



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# SORANER-

*bladet*

MÅNEDSSKRIFT FOR SORANSK SAMFUND  
ÅRGANG 79 . NR. 9

OKTOBER 1994



*100 års jubilæumskamp den 4. september.  
Blandt gæsterne sås ...*

## Soranerfrokosterne resten af året

Til frokosten i oktober kommer *Olaf Bruhns* for blandt andet at diskutere sit indlæg til dimissionen, hvis der er nogen, som har lyst. Læs i øvrigt *Olaf Bruhns* indlæg i dette nummer af bladet.

I november måned har vi inviteret formanden for Stiftelsen, *Vilhelm Bruhn de Neergaard* sammen med *Knud Pontopidan* med det formål, at de kan redegøre for stiftelsens trange økonomi og løfte sløret for de tiltag, som vil nyde fremme for at afhjælpe situationen.

Det er bestyrelsens håb, at den nyudnævnte direktør, *Jens Thomsen*, kan få mulighed for at komme med.

Vi håber ligeledes, at *Bendt Hansen*, der er nyudnævnt formand for Stiftelsen Tersløsegaard, vil komme med og give en kort orientering om denne institutions øjeblikkelige status.

Lad os repetere datoerne: Oktobermødet er den 6. oktober kl. 12.00 - Novembermødet er den 3. november kl. 12.00.

Stedet: Restaurant Prag, Amagerbrogade.

## Redaktionen meddeler

Redaktionen råder til stadighed over mindst et sæt soranerblade komplet fra 1916 og til dato, de fleste årgange indbundne.

Ligeledes råder redaktionen over et antal overskydende årgange årbøger og tidsskrifter

Interesserede kan henvende sig.

## Decemberfrokosten

Vil vi i år forsøge at afholde sammen med Holbergs fødselsdag d. 3. december.

Det ligger fast, at vi ikke kan være på Prag den pågældende dag. Det ligger imidlertid ligeså fast, at vi som sædvanlig vil bekranse Holbergstatuen foran det Kgl. Teater kl. 10. Herefter vil vi begive os til det udvalgte sted, som nok skal ligge et godt sted trafikalt set. Vi vil afholde auktion som i de gode gamle dage, og kl. 12 begynder frokosten - og det kammeratlige samvær - sangbøger vil være til stede!

Nærmere om tid og sted i Soranerbladets næste nummer.

## Soransk Samfunds efterårsarrangement

bliver i år henlagt til Statens Museum for Kunst, hvor museumsinspektør *Olaf Koester* (S 54) vil være cicerone ved en omvisning, som ikke mindst omfatter de steder, som man aldrig kommer på et museum. Vi mangler den endelige dato - det bli'r i november, det står fast, men hvornår - det vides i næste nummer!





C.W. Tom Petersen  
Academia Sorana

efter tegning af Christian Tom-Petersen

# SORANER-BLADET

OKT. 1994 79. ÅRGANG NUMMER 9

## Lidt om hovmodet, der står for fald...

Når man af flere årsager kigger i biografierne, hænder det ofte, at man forudskikker noget, som viser sig at være forkert. Man skal måske kontrollere datoer i forbindelse med dødsfald eller runde dage og har kun et afgangår som holdepunkt. Og det sker til stadighed, at man automatisk leder efter personen under studenter, fordi man skønner, at en mand med det liv naturligtvis må have passet artium i Sorø for at nå så langt! Og gang på gang tager man fejl: Han havde realeksamen!

Hvis man sammenholder dette med den holdning, som *Boserup* har givet udtryk for i forrige nummer af soranerbladet, nemlig at realklassen var skolens affaldsrør for dovne eller dårligt begavede elever, så må man altså revidere et eller andet sted. Det står klart, at den så ofte refererede nedladende holdning hos akademikere overfor den med hånden arbejdende del af befolkningen er ganske reel. Ikke alene *Scherfig* gengav den korrekt - selv husker jeg at have været ude for den rigtig mange gange, og da altid som noget,

der kunne overgå tåberne, »Oh du åndelige frisvømmer i uvidenhedens afgrundsdybe mudderpøl -«, der uvægerligt måtte ud at tjene bønder og sprede utallige læs møg istedet for at sole sig på Olympens tinder badet i lyset af læreres beundring.

Og så husker jeg endda tydeligt, hvor forarget jeg blev, da jeg fandt ud af, at der ikke var billeder af realisterne på Blå Gang! De havde dog osse gået på skolen i mange år. Så derfor glæder det mig af et oprigtigt hjerte, hver gang jeg tager fejl og leder forgæves efter en generalkonsul eller højesteretsadvokat under studenterne og så opdager, at han har realeksamen! Kig en gang på *Schrader-familien*: Alle realister, alle med de højst mulige stillinger indenfor det samfund i Sydamerika, som de kom fra.

Så lad os nu sammen ærgre os over ikke at have de billeder - og samtidig glæde os over at realeksamen fra Sorø ikke blev den åndelige død men måske snarere det springbrædt, som gav stødet til - og modet til de uddannelser - som fulgte.

ERLING NEDERLAND

VISUALISE ring: 56 26 70 08

STEVNSVEJ 34 . VALLØSTRAND . DK 4600 KØGE



## Bestyrelsesmødet den 27. august 1994

For at systematisere og effektivisere bestyrelsesarbejdet besluttedes det at vende tilbage til de førhen så udmærkede udvalg. Der er umiddelbart flere positive sider ved dette: Et udvalg består kun af 4 medlemmer, som det er meget nemmere at samle til møde frem for en hel bestyrelse. Heraf følger at udvalgene kan mødes hyppigere, og at man formentlig vil kunne »nøjes« med at afholde fire fastliggende bestyrelsesmøder pr. år. Følgende udvalg nedsattes:

1. Økonomiudvalg: **Formanden**, *Kassereren og Legatbestyreren*.
2. Bladudvalg: **Redaktøren**, *Administrator (pt. Kassereren) og Per Salling*.
3. Biografiudvalg: **Redaktøren**, *Listeføreren (Personredaktøren) og Per Salling*.
4. Festudvalg: **Per Salling**, *Erling Kristensen, Ann Sørensen og Katja Lindberg*.
5. Vedtægtsudvalg: **Poul Andersen** og *Formanden*.
6. Kondolenceudvalg og Gratulationsudvalg: **Formanden** og *Redaktøren*.
7. Frokosttalerudvalg: **Formanden** *koordinerer alle talere*.

Endelig vedtoges at nedsætte et kollegieudvalg, hvis sammensætning i øjeblikket forsøges etableret med en række »tunge drenge« på posterne. Udvalgets kommissorium er at forsøge belyst mulighederne for at etablere og drive et kollegium for unge gammelsoranere under uddannelse og med plads til Soransk Samfunds sekretariat, møder og frokostarrangementer.

Yderligere nedsattes et ad hoc-udvalg med det formål at undersøge og etablere en database, der kan klare alle opgaver fra bogføring og regnskab til biografier og administration af Soranerbladet (og redaktion af samme, når tidens fylde tilsiger det). Dette udvalgs sammensætning blev: Kassereren og Administrator, Personaldirektør og Redaktør eller med navne på: Karl Aage Gemal, Poul Andersen og

Morten Nørgaard. Første møde er aftalt til den 28. september.

Biografiudvalget har holdt sit første møde - referat andetsteds i bladet.

Festudvalget har den tilstundende årsfest på programmet.

Økonomiudvalget holder sit møde sidst i september.

## I kong Frederik den VII's fodspor på Færøerne

Ved et familiebesøg i Thorshavn blev jeg inviteret på en biltur til bygden Eide på Østerøen.

Man besøger ikke denne bygd uden at overveje en bjergbestigning opad Færørenes højeste bjergtinde: *Slættaratindur*.

Det blev det desværre ikke tid til, men alene køreturen er en oplevelse. Man kører igennem Færøernes længste tunnel og over en flot bro, som forbinder Færøernes hovedøer Strømø og Østerø.

Efter at have passeret endnu en tunnel snor vejen sig i hårnålesving opad de høje fjelde på Østerøen, hvorefter man ved passagen af et pas i højden påbegynder kørslen ned til bygden Eide.

Her var jeg så heldig at få min nieces mand som guide og som skoleinspektør i bygden en meget vidende fremmedfører.

Blandt andet aflagde vi besøg på bygdens største gård, som i sin tid havde huset kronprinsen, den senere *Kong Frederik den 7.* under hans Færørejse.

Idag er gården museum efter pietetsfuldt renovering, og man fremviser det værelse, kronprinsen overnattede i.

I disse svære tider på Færøerne kunne man ønske, at flere danske ville opdage øerne som et turistmål, der er værd at besøge.

De, der har besteget Slættaratindur, beretter om en storslået udsigt ud over alle øerne.

*Peter Waagstein*

## Fraterbrøndens lønlige kildespring

Synspunktet, at vi skal lade fortiden ligge og »ikke tale ondt« om de døde, har atter været luftet i Soranerbladet i forbindelse med Bohnde-batten. Men det kan ikke være rimeligt i betragtning af, at vedkommende person var så kontroversiel, at hans posthume tilværelse spøger i mange gammelsoraneres minder. Feks. har jeg altid syntes at *Ib Juuls* vurdering af »TAPS« var sammensværgende med *Olaf Bruhns*, så det må bero på borgmesterbrillerne, at han mislæser *Olafs* indlæg 180° forkert. *Olafs* tale var et forsvar for den kantede og stive personage, som bag facaden både havde humor og medfølelse og hjælp, hvor han kunne, f.eks. flere jødiske medborgere i krigstidens paranoia.

Den modsatte opfattelse, at »TAPS« var et magtmenneske og som sådan en hemsko for flere gymnasieelevers selvstændige udfoldelser dengang, er også sand erindring. Så sand, at det står klart, at vi vurderedes som fortabte, og vi forlod Sorø med et spark bagi, som det blev formuleret af *Marcus Pedersen*. Det er hele det nationale skisma, som kendetegner de sidste krigsåre, der illustreres ved modsætningerne i opfattelsen af personen *P. H. Bohn*.

Derfor vil emnet, så længe vi fra 45 endnu er til stede og kan formulere os, have en helt principiel og vægtig karakter, fordi det drejer sig om nogle unge menneskers engagement i en kamp mod passivitet, der helt klart udspandt sig af frygt for konsekvenser f.eks. fængsel, tortur eller død for os implicerede, en holdning der prægede hele lærerkollegiet med rektor *Bohn* i spidsen.

Det er altså et historisk, men også aktuelt dilemma, der afspejler sig i Bohnde-batten: hvor meget skal tåles i situationer, som vi gennemlevede dengang og er påstanden om ansvarsbevidsthed en tilstrækkelig undskyldning for en adfærd, der berøver tro på egen vurdering og handlekraft?

Olaf og jeg har været brødre siden vi

var 11 år gamle i 1. ml. (1938), og har kunnet konstatere, at vi vurderede fænomenet *Bohn* diametralt modsat. Vi har levet udmærket med dette, så der er ingen grund til at få brækførmønstre for udenforstående. Det drejer sig ikke bare om the med boller og den lille loyale flok etc., men om noget helt andet som påpeget og bl.a. også om opfattelse af, hvad demokrati er, med eller uden sværd.

*Kurt Bresson (S 45)*

## Kære venner!

Reaktionerne på min tale til studenterne ved translokationen i juni har selvfølgelig berørt mig dybt, for jeg har ikke haft noget ønske om at såre nogens følelser.

Ikke mindst *Ib Juuls* indlæg har bedrøvet mig, for han har jo haft begivenhederne lige så tæt inde på livet. Han kan måske huske den morgensang, hvor den »militante aktionskomite« havde besluttet at boykotte morgensangen. Vi var tre fra min klasse, der sang, fordi vi ikke var enige i, at rektor var den, der alene skulle bære byrden af vore frustrationer. Jeg mener, vi var de eneste, der sang. Vi hørte aldrig et ondt ord fra vore kammerater i den anledning. De respekterede vort standpunkt. Ingen af de voksne, heller ikke rektor, kommenterede nogensinde episoden. Men jeg havde det godt med, at vi sang.

Andre af læserne af indlæggene må kunne huske en årsfest for en årrække siden, hvor en af mine klassekammerater holdt en tale, hvor han genopfriskede sin modvilje mod rektor *Bohn*. Jeg måtte rejse mig og tage *Bohn* i forsvar. Mit ven-skab med denne kammerat er upåvirket af vore forskellige meninger om denne del af vort liv.

Jeg har som *Ib Juul* haft rige menneskelige oplevelser med rektor *Bohn*, som jeg holdt meget af - men det kan da ikke hindre mig i at gøre mig tanker om, hvad det egentlig var, der hændte os i Sorø.

Det var ikke mine forældres ide, at jeg skulle tage til Sorø. Det var min. Jeg havde nemlig lige læst en bog af *Adolf Sten-*



der, da jeg en søndag eftermiddag i »Nationaltidende« læste en officiel kundgørelse om optagelsesprøve på Sorø Akademi og spurgte mine forældre, om jeg ikke måtte prøve det, for det måtte være alle tiders spændende drengeliv. Den dag i dag må jeg undres over, at mine forældre uden tøven sagde ja - for de havde ingen anelse om, hvad det indebar. Jeg ved, de gjorde det af kærlighed til mig, for den tvivlede jeg aldrig på. Og de har altså ladet sig overbevise af mine lovprisninger af kostskolelivet. Jeg var 11 år.

Virkeligheden var en noget anden - men jeg vovede aldrig at betro mig til dem om de mange kvaler, jeg gennemgik, for det ville have bedrøvet dem. Jeg har heller aldrig kunnet betro mig til andre voksne - end ikke nogen af alle de elskelige lærere, vi havde. Heller ikke nogen af dem tog initiativet til at tage hånd om mig med hensyn til de problemer, jeg havde, og som må have været åbenbare for dem. Jeg forstår dem nok bedre i dag. Opgaven var simpelthen for overvældende.

Men man vil forstå min taknemmelighed mod det samfund, der gjorde det muligt for mig at gennemføre en uddannelse - takket være bl.a. den friplads, jeg havde i Sorø.

Jeg har det godt med mine minder. Selv *Søren Thomsen*, som jeg havde til bords ved vort 25-års jubilæum, og som jeg fulgte hjem om aftenen, har jeg fået fred med, for hans ulykke var ubodelig. Hvis jeg den aften har kunnet lette hans sind, er jeg glad.

At det var min søn, der blev årets student, havde ingen nogen anelse om, da jeg fik lov til at holde talen. Dette var selvfølgelig en glæde for hans mor og mig, men ikke det afgørende - jeg tror heller ikke for ham.

Vi er taknemmelige for, at han fik den eneste chance for at leve sin gymnasietid i Sorø. Det var hans eget ønske - og hans udfoldelsesmuligheder har været uden grænser.

Jeg tror ikke, der er nogen, som efter at have læst min tale, har været i tvivl om

min mening om skolen i dag i forhold til for 50 år siden.

Dette var meningen med min tale - ved at fortælle de unge om det eneste, jeg synes, jeg ved noget om, nemlig mig selv, håbede jeg at give dem mulighed for bedre at kunne vurdere de livsmuligheder, de har haft, og dem, som venter dem. Hvis det er mislykkedes, er der ingen, det beklager det mere end jeg.

Min søn og jeg har aftalt, at vi vil deltage i den næste soranerfrokost. Det bliver både hans og min første. Som ganske ung besluttede jeg mig til at gå til en soranerfrokost. Jeg havde ingen penge og havde faktisk ikke råd til det. Det var vist i noget fornemmere omgivelser end i dag, og da jeg var fuldstændig uvant med cafe- og restaurationsliv, var jeg noget beklemmt. Bedre blev det ikke, da jeg trådte ind i rummet med disse meget velklædte herrer, der var i strålende humør, og i al deres velklædthed og fine form udstrålede vellykkethed og tilfredshed i enhver henseende. Mit beskedne antræk passede sig vist ikke her, så jeg gik igen - og har altså ikke voyet det siden.

Jeg håber ikke, at dette afholder nogen fra at deltage i den næste soranerfrokost.

Med hensyn til vort eget 50-års jubilæum, så glæder alle, jeg har forbindelse med, sig umådeligt til denne dag. Vi har nogle ægtefæller, som er mere soranske end soranere, og som allerede er i fuld gang med forberedelserne. Jeg håber, at vi da kan overbevise alle om, at vi ikke er nogen »fortabt årgang« - og at vi aldrig har været det. Denne dom har virkelig været uretfærdig og helt urimelig og har gjort vort liv som gammelsoranere unødvendigt vanskeligt. Det var dette, der gik op for mig den dag, jeg måtte se i øjnene, at mine kammerater og jeg i næsten 50 år har været anset for en fortabt skare. Derfor er jeg i dag stadig meget taknemmelig for, at jeg inden vort jubilæum fik lov til at få luft for alt det, der trængte sig på.

*Olaf Bruhns.*



## Godt nyt fra Tersløsegaard samt en efterlysning af »en Skikkelig Enke«

Hvis *Ludvig Holberg* for en kort stund kunne have været levende og havde deltaget i mødet den 19/8 1994 i Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaards bestyrelse, ville han have haft adskilligt at glæde sig over.

Inden det egentlige møde begyndte, gik bestyrelsen rundt og besigtigede det hele. Takket være et meget stort tilskud fra *Veluxfonden* - har det været muligt at bringe bygningerne og dele af haven til en vedligeholdelsesstandard, som er beundringsværdig.

*Holberg* ville have klappet begejstret og måske undret sig over, at det kan se så godt ud efter de mange år, der er gået, siden han så det sidst.

Under bestyrelsesmødet ville han have glædet sig over den hyggelige stemning, det foregik i. Regnskabet så for første gang i nogle år nydeligt ud, og i det hele taget er der begrundet håb om, at Stiftelsen vil kunne drive Tersløsegaard nogenlunde problemløst i en overskuelig fremtid.

Den gode *Holberg* ville også have udtrykt respekt for, at det ved valg til bestyrelsen lykkedes at vælge bankdirektør *Bendt Hansen* ind, når det nu var en kendsgerning, at læge *Niels Harboe* ønskede at udtræde. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med *Bendt Hansen* som formand, advokat *Ole Linnemann-Smidt* (S 59), som sekretær og statsaut. revisor *Ole Nyrup* (S 66), som kasserer. Direktør *Bendt Hansen* er også medlem af bestyrelsen for Stiftelsen Sorø Akademi, og at han har villet påtage sig formandsposten, skal tages som udtryk for, at forbindelsen mellem de to stiftelser af begge parter ønskes styrket.

Da *Holberg* døde, efterlod han sig blandt andet et testamente, der bestemte, at der til enhver tid skulle være bolig for en »Skikkelig Enke« på Tersløsegaard. Det har hidtil været nogenlunde let at finde egnede damer, men bestyrelsen har måttet erkende, at den pågældende fribolig har stået tom et halvt års tid efter, at



*Hovedindgangen til Tersløsegaard.*

den »Skikkelige Enke« døde i foråret 1994.

Dette problem ville nok have undret *Fader Holberg* noget, mens han lyttede til diskussionen i bestyrelsen. Til gengæld ville han nok have bifaldet, at vi forsøgsvis i Soranerbladet fortalte om tilstanden på Tersløsegaard.

Det drejer sig om en dejlig lejlighed på 130 kvadratmeter i et fredfyldt miljø. Der er fire beboere i tre andre lejligheder, der sammen med friboligen så at sige indrammer mindestuerne, der er et statsanerkendt museum.

Hvis der blandt Soranerbladets læsere skulle findes en »Skikkelig Enke«, håber bestyrelsen, at der kan skabes kontakt mellem den pågældende og bestyrelsens sekretær, adv. *Ole Linnemann-Smidt*, Advokatgaarden, Torvet 4, 4180 Sorø, Tlf. 53 63 00 11.

*Henning Malmberg (42),  
medl. af bestyrelsen.*



## Lektor Hjort som privatmand

Efter anekdoterne om lektor *Hjort* og hans bil tilsyneladende er ved at ebbe ud, synes jeg, det vil være på sin plads at fortælle lidt om en anden side af lektor *Hjort*, som jeg havde som lærer på akademiet i årene 1939 til 1941.

I 1952 var jeg i juli måned til familiefødselsdag på Fanø. Jeg så da tilfældigvis i den lokale avis, Vestkysten, at lektor *Chr. Hjort* var død og skulle begraves i Ribe dagen efter.

Vi besluttede (min mand og jeg) at tage derned og overværede en smuk højtidelighed i Sct. Catharinæ kirke. Efter bisættelsen blev vi kontaktet af et familiemedlem og inviteret med til en sammenkomst, som vi af tidsmæssige årsager måtte beklage ikke at kunne deltage i.

Ved en sådan lejlighed kommer man naturligvis til at tænke på den tid, man havde den afdøde som lærer.

*Lektor Hjort* var meget udsat for drillerier i klassen, og man må ikke tro, at han ikke lod sig mærke med det. Blandt de værste var nok *Aksel Heltoft* - som vi desværre tidligere i år måtte følge til graven - og mig.

*Lektor Hjort* tog derfor det uventede skridt at invitere os hjem privat til, hvad vi troede var en ubehagelig samtale. Det viste sig at være helt forkert. Vi blev indbudt til en stor middag, som husbestyrerinden, *frk. Hansen*, havde lagt hele sin sjæl i. Klassedrillerierne blev slet ikke berørt.

Vi blev efterfølgende mange gange inviteret hjem til ham og hver gang til en ud søgt behandling, hvad var meget værdsat på det tidspunkt, hvor kosten ikke netop var rigelig. Vi var i starten naturligvis også på tur i Velien, indtil den blev klodset op på grund af krigen.

Efter eksamen begyndte jeg på en sygepleje-uddannelse i København, mens mine forældre endnu blev boende i Sorø. Min mor besøgte også *lektor Hjort* og blev bl.a. vist rundt i huset. Han var nu flyttet til Ingemanns Hus.

Også efter *Aksel* og jeg var flyttet fra

Sorø, blev vi ved særlige lejligheder inviteret til at besøge ham. Det var altid med fin opdækning og skålritualer, bl.a. skulle vinglasset altid holdes ud for tredje vesteknap, når han bød velkommen ved bordet, det gjaldt også for de drenge, han havde på kost. De var altid med ved middagen. Jeg var også ofte inviteret derned på Week-end i min elevtid, efter min fars død og min mor var flyttet til København. Om vinteren var der omhyggeligt sørget for varmedunk.

Han huskede altid min fødselsdag og sendte mig 1 krone for hvert år. Det var meget dengang, da min løn på Rigshospitalet var 20 kroner om måneden, plus kost og logi.

Bagefter er man jo altid klogere og kan se, at man burde have skrevet noget oftere til ham, han svarede altid prompte, og varede det for længe, inden jeg fik sendt brev, ringede han til mine forældre for at høre, om alt gik godt.

Efter begravelsen fik jeg et brev fra advokat Langkjær om at komme til et møde i Sorø. Ved en opringning fik jeg oplyst, at det drejer sig om en arvesag, og at også *Aksel Heltoft* var blevet kaldt derned. Han kom ind i kupeen i Roskilde og var lettere desorienteret, han havde ikke fået oplyst, at han skulle arve. Han troede, det var en mindehøjtidelighed for *lektor Hjort*, han var inviteret til.

Det viste sig, at vi var indsat blandt arvingerne, og *lektor Hjort* havde bestemt, at *Aksel* skulle have dagligstuen med møbler, billeder og bøger med et stort herbarium. Jeg fik spisestuen med møbler, dækketøj, sølvtøj og tallerkner, kopper m.v. Desuden var der i testamentet afsat et beløb til dækning af arveafgifterne.

Jeg er meget taknemmelig for at have kendt *lektor Hjort* fra en anden side end som lærer alene. Min familie og jeg kommer jævnligt gennem Ribe og besøger næsten altid hans grav.

*Jytte Pedersen (S 41)*

## Kunsten at få biografien hjem

Hvis nogen skulle få det indtryk, at sora-  
nerne var de eneste, som har besvær med  
at få udfyldt biografierne, så læs her,  
hvordan en personalredaktør kan have  
det med elever **fra en anden kendt sjæl-  
landsk kostskole: En reminder!:**

Du er en af de få, der endnu ikke har  
indsendt dit curriculum vitae... Det er Vita  
og jeg er meget, meget kedede af! Som et lille  
forsøg på at animere og anspore dig i din  
uhyggelige dovenskab ses her et eksempel  
på, hvad jeg *kan* skrive, hvis du persisterer  
i din ladhed:

»X blev efter sin tvivlsomme uddannelse  
næppe til noget som helst. Hans ægte-  
fælle og samleverer forlod ham snarest for  
at finde bedre partnere, hvad de jo ikke  
kunne undgå at lykkes med. Med sin sju-  
kede livsførelse forsumpede han snart og  
sank hen i dyb apati, mens skørlevhed og  
lediggang slørede hans oprindelige frem-  
ragende åndsevner. Trods sin usle skæbne  
menes han dog at være i live ved redak-  
tionens slutning, selvom han ikke rør på  
sig«.

Tænk!, hvis dine efterkommere (tip-  
tip-tip oldebørn eller nevø) skulle læse  
sligt!

Så skriv snarest noget pænt ELLER  
sandt om dig selv...

Ja ikke sandt? Skrap kost. Det skal lige  
nævnes, at den utrættelige indpisker af  
levnedsbeskrivelser i løbet af kort tid have  
de hele den efterlyste årgang på plads:

Men der er jo intet nyt under solen: Læs  
her, hvad Redaktør *Oirik* skrev i Soraner  
Bladet, november 1921.

For et års tid siden gjorde man indenfor  
Soransk Samfunds bestyrelse det første  
skridt til at realisere den plan, som tid-  
ligere havde været drøftet dels her i bla-  
det, dels på en generalforsamling, om til-  
vejrbringelsen af særlige »Klasseseekretæ-  
rer« indenfor Soransk Samfunds medlem-  
mer. Tanken var, at en af hvert dimit-  
tendhold - studenter og realister - skulle  
søge at holde sig á jour med sine kam-



*Personalredaktøren er bekymret over op-  
gavens omfang.*

merater i snævrere forstand og navnlig m.  
h. t. oplysning om de pågældendes adres-  
ser være et mellemlid mellem den enkelte  
på holdet og Samfundet, således at man  
sikrede sig, at såvidt muligt ingen gammel  
soraner »blev borte« for samfundet; indi-  
rekte ville dette »tilsyn« kunne bevirke, at  
man fik større mulighed for at bringe den  
skønne tanke til virkelighed: enhver sora-  
ner medlem af Soransk Samfund.

Og det hjalp jo heller ikke meget!

Nu er biografiudvalgets medlemmer  
meget spændt på at se, om nogen af de  
ovenstående indlæg MÅSKE vil bringe  
gevinst.

Manglende skemaer kan rekvireres hos  
*Poul Andersen*, adr. i kolofonen.

---

## Frode Gam meddeler:

Når man rydder op, er det svært blot at  
smide væk, derfor kan en interesseret af-  
hente Soranerbladet fra 1968 og til dato  
(næsten intakt) på min bopæl  
Valhøjs Allé 34  
2610 Rødovre  
Tlf. 36 70 38 38



## Møde i biografiudvalget

Biografiudvalget holdt sit første møde Mandag den 12. september kl. 9.00. Tidspunktet begunstiges af, at *Per Salling* p.g.a. veloverstået operation dårligt kunne røre sig ud af sædet, hvorfor mødet naturligtvis nok afholdtes på hans bopæl.

Efter lange og seje forhandlinger er udvalget blevet overbevist om, at biografiarbejdet bør udføres som følger:

1. Arbejdet skal udføres rullende - dvs. der skal til stadighed arbejdes på opsamling og bearbejdning af data, som kan gøre en udgivelse af ti årgange mulig.

2. Som noget centralt står, at man vil stå fast på de nævnte 10 årgange af flere grunde. For det første er det overskueligt såvel arbejdsmæssigt som økonomisk. For det andet vil man rimelig enkelt kunne tage tidligere udgivne biografier op til revision. Her tænkes især på 10-året 1950-1960, der trænger til en kraftig opdatering.

3. Betimeligheden af ikke at udarbejde biografier for hurtigt diskuteredes. Der var enighed om, at tiåret 1980-1990 godt må vente ihvertfald 5 år endnu før udsendelse finder sted.

Der er i forvejen gjort et meget stor og værdifuldt arbejde med årgangene 1961 op til 1985. *Palle Tårnhøjs* indsats er utrolig stor, og alt fremtidigt arbejde med disse årgange hviler på hans lister. Der er udarbejdet en »mangelliste«, der kunne tænkes udsendt til alle modtagere af *Soraner Bladet* med det skumle formål at få de sidste i kassen. Biografiudvalget er dog enige i den betragtning, at det første tiår, som også er det, der mangler mindst, bør være det eneste, som udsendes i denne omgang. Den næste vil kunne udsendes til foråret. De sidste må vente på en yderligere omgang »fiskeri« af data, og udvalget mener, at der godt kan gå 3-4 år før dette årti er klar.

Der var enighed om, at de moderne sætte og trykmetoder og ikke mindst indbindingsmuligheder skal finde anvendelse - ikke mindst af økonomiske årsager.

Dette nummer af *Soranerbladet* rummer derfor mangellisten på det første tiår: 1960-1970.

Alle oplysninger skal sendes til biografiudvalgets sekretær: *Poul Andersen*.

---

## Mindeord over Pastor Emeritus Ditlev Christensen

Pastor Emeritus *Ditlev Christensen*, København, er død, 83 år. Efter studentereksamen fra *Sorø Akademi* begyndte *Ditlev Christensen* at læse teologi ved Københavns Universitet. I studietiden tog han aktivt del i menighedsarbejdet i Skt. Lukas sogn, bl. a. som søndagsskoleforstander. Senere fungerede han som »husfar« og sekretær på KFUM i Glostrup. I 1939 tog han embedseksamen, og blev samme år gift med hustruen *Helga Christensen*. Efter embedseksamen blev *Ditlev Christensen* rejsesekretær for Børnegudstjenesterne i Danmark. I 1941 ordineredes han til præst og fik i 1942 sit første præstekald i Sønderhå-Hørsted i Thy. Herfra kom han til Simon Peters sogn på Amager i København. Her fulgte 16 aktive år med engagement i børne- og ungdomsarbejde i søndagsskole, FDF og KFUM samt ydre mission, hvor han blev formand for DMS-kredsforbund. Inden for søndagsskolerne var han en periode næstformand i både landsudvalget og Københavnsudvalget, ligesom der blev tid til møderejser for Københavns Kirkefond. I 1963 blev *Ditlev Christensen* residerende kapellan ved Gladsaxe kirke, og fra 1968 og frem til afskeden i 1979 virkede han som sognepræst ved Haraldskirken i Høje Gladsaxe, hvor han var med til at starte det kirkelige arbejde op i et helt nyt højhussogn. Men det betød ikke afslutningen på præstegerningen. Som pastor emeritus fungerede *Ditlev Christensen* i vakancestillinger ved flere kirker på Amager.

*Kristeligt Dagblad 1/9-94.*



Som nogen har erfaret, er jeg ved at forsøge at skrive biografierne på de elever, der udgik fra Sorø Akademi i årene fra 1961 til 1985 samt på de lærere, der ankom til skolen i samme tidsrum.

Jeg har hertil fået hjælp forskellige steder fra. Jeg fået Sorøansk Samfunds liste over dets medlemmer, Otto Schousboe (R. 1928) har fundet frem til mange af studenternes adresser af årgangene 1961 til 1972, mange har været saa venlig at sende mig lister over deres klassekammerater eller skaffet mig andre adresser, og endeligt har jeg lånt matrikkelen fra Sorø Akademi, saaledes at jeg er sikker på at få alle med.

Jeg ved således, at jeg har skrevet til samtlige

### 3181

elever eller til deres forældre, familie eller vægter. Der er sendt brev til dem allesammen uafhængig af, hvor længe eller kort, de har gået på skolen, blot deres navn står i protokollen. Det er ikke praktisk at skelne mellem dem, der har gået der 7 år, dem der har gået der eet år, et halvt år eller blot nogle uger. Det er ikke op til mig at afgøre, hvor meget eller hvor lidt soranere de var, og hvis vi betragter vor nylig afdøde Kasserer Finn Harlang, saa gik han kun demede et par måneder og var dog en af de bedste soranere, jeg kender.

Nogen ønsker ikke at være med, men det fritager dem ikke for at deres navn og deres forældres navne kommer til at stå der, saa i grunden er det lidt svært at se, hvorfor de ikke vil være med. Hele deres liv er dog offentlig tilgængeligt, men sådan er det altså. Nogen skriver, at det var en dårlig skole, at de kun har dårlige minder derfra, men det er da også værd at få med, og det kommer med, for måske kan det hjælpe med til at forbedre skolen, og i skole skal de jo allesammen.

Mange er glade for, at nogen forsøger at lave en biografi, idet de ved at se kammeraternes navne og adresser får gode minder, ligesom det kan hjælpe med til, at samle dem igen til jubilæer og lignende. Til de mange, der har sendt deres biografi, vil jeg gerne sige Tak. Tak, fordi I gjorde det, det vil være med til at gøre

bogen mere interessant. En speciel tak, fordi mange af jer sendte et lille fotografi med, men lad det ikke afholde nogen fra at besvare spørgeskemaet, at I ikke har noget billede; det vigtigste er, at vi får jeres biografi. Billedet var kun tænkt som et lille supplement, som nogen vel vil synes er interessant, når de slår jer op i bogen.

En speciel tak, vil jeg gerne sige til de mange, som var så venlig, at sende en liste over deres kammerater; det var en stor hjælp for mig, men desværre hjalp det jo kun begrænset, hvad I kam se. Nu maa I ringe eller skrive til dem, I ser på her paa listen, og som ikke har svaret. Det er jo ikke saa vanskeligt. Mange af jer skrev endvidere, at jeg kunne få yderligere oplysninger hos jer, hvis jeg skrev eller ringede. Nu vil jeg gerne opfordre jer til at give mig disse oplysninger. I kan se, at jeg mangler mange adresser, og mange af dem, som jeg har skrevet til, har ikke svaret. Saa nu behøver jeg jeres hjælp, hvis det skal lykkes nogenlunde, at få samlet biografierne sammen.

Saa er der en stor del, som nok synes, at det kunne være morsomt med sådan en bog, men som har svært ved at tage sig sammen til at besvare det udsendte Spørgeskema. Til dem vil jeg gerne sige: Få det nu besvaret! Det vil være ærgerligt ikke at være med. Nedenfor bringer jeg først en liste over alle dem, der har fået brev, men som ikke har svaret paa det. Hvis I kender nogen af dem, saa opfordre dem til at indsende det således, at dette store arbejde kan blive så godt som muligt. Hvis I ved noget om dem, så lad mig det vide.

Aksel Bjødstrup Andreassen 1961  
Peter Borggaard 1961

Jon Møller Dethlefsen 1961  
Thomas Henri Louis Garrigues 1961

Klaus Gjerløff 1961  
Finn Aabech Halse 1961  
Edna Hermansen 1961  
Hans Gustav Neergaard Jacobsen 1961

Jens Holmsgaard Jensen 1961  
Steen Henrik Hørskov Juhler 1961

Sigrid Gunhild Tue Jørgensen 1961

Torben Houlberg Kristensen 1961

Freddy Kurt Boldt Larsen 1961

John Victor Lorck 1961

Jan F lemning Madsen 1961

Jørgen Madsen 1961

Henrik Erik Menck-Thygesen 1961

Poul-Erik Nørgaard Mikkelsen 1961

Kai Erik Nielsen 1961

Palle Raabymagle 1961

Ole Damgaard Sørensen 1961

Per Krogsgaard Thomsen 1961

Svend Aage Thougaard 1961

Lars Tonnesen 1961

Søren Aksel Tredal 1961

Sven Vangbæk 1961

Flemming Christian Veide 1961

Regin Waagstein 1961

Niels Egede Albrechten 1962

Jørgen Christian Andersen 1962

Jan Bo Anderson 1962

Anni Bjødstrup Andreassen g. Jensen 1962

Mogens Bjødstrup Andreassen 1962

Jens Røhling Bang 1962

Niels Christian Bruun Birch 1962

Jens Ejler Borresø 1962

Ole Hans Christian Baasch 1962

Hans Bjørn Christiansen 1962

Niels Christoffersen 1962

Ole Jacob Clemmesen 1962

John Erichsen 1962

Ivar Gnistrup 1962

Jens Vejersø Gregersen 1962

Karsten Lunde Hansen 1962

Niels Erik d'Abiné Hansen 1962

Stig Husted-Andersen 1962

Ole Jan Hücelkamp 1962

Finn Skovfoged Jensen 1962

Torben Kjellerup Jensen 1962

Mogens Bent Juhl 1962

Henrik Kaiser 1962

Michael Krohn Knudsen 1962

Poul Horst Køhler 1962

Flemming Lintrup 1962

Ole Mortensen 1962

Peder Mørk Mønsted 1962

Kurt Nielsen 1962

Bent Niemann 1962

Hans Henning Schuster Pedersen 1962

Gorm Claudius Petersen 1962

Robert Petersen 1962

Niels Jørgen Rasmussen 1962

Jørn Keld Rolin 1962

Jørgen Schlawitz 1962

Flemming Erik Rudolf Schultz 1962

Sven Arne Sibbern 1962

Niels Finn Skousen 1962

Gudrun Sort Sørensen, g. Østergaard 1962



Torkil Birge Brandsager Sørensen 1962  
 Søren Valdemar Thomsen 1962  
 Jørn Kragsskov Tolshave 1962  
 Jørgen Unger Wiese 1962  
 John Christian Andersen 1963  
 Klement Svenning Antoniusen 1963  
 Peter Skovgaard Axelsen 1963  
 Ole Bay 1963  
 Niels Billgren 1963  
 Marianne Bom, g. Øst 1963  
 Morten Westh Bruhn 1963  
 Andreas Godske Holck Bruun 1963  
 Mogens Peter Carl 1963  
 Gerd Uve Detlefsen 1963  
 Jørgen Ditlev Fogedby 1963  
 Kjeld Bech Frimer 1963  
 Jørn Valentin Hansen 1963  
 Kirsten Elise Hansen, g. Hessel 1963  
 Poul Bram Hansen 1963  
 Lars Georg Hundertmark 1963  
 Viggo Tybrind Jensen 1963  
 Lotte Jørgensen 1963  
 Leif Knudsen 1963  
 Peter Madsen Kvartz 1963  
 Henrik Sprechler Linnemann Schmidt 1963  
 Elisabeth Lotz 1963  
 Mogens Ole Mikkelsen 1963  
 Peter Milton Mortensen 1963  
 Hans Jørgen Lykkegaard Nielsen 1963  
 Niels Kurt Nielsen 1963  
 Peter Valdemar Nielsen 1963  
 Eydun á Rogvi Olsen 1963  
 Jacob Stephen Gustav Gert Olsen 1963  
 Ole de Padua Pohl 1963  
 Jørgen Brorson Prag 1963  
 Ole Skovmand 1963  
 Poul Malling Stubelund 1963  
 Hans Christian Søbye 1963  
 Jeppe Niels Sølling Andersen 1963  
 Jens Toft 1963  
 Kaia Ærenlund 1963  
 Karsten Trap Andersen 1964  
 Gregers Steendahl Christensen 1964  
 Jørgen Bjørn Hansen 1964  
 Jørgen Ivar Roland Hansen, nu Næstoft 1964  
 Niels Møller Hansen 1964  
 Hans Henrik Hoff 1964  
 Lars Bentzon Hvitved 1964  
 Svend Flemming Høyer 1964  
 Lilly Hald Jacobsen, g. Larsen 1964  
 Hans Josva Kleist 1964  
 Hans Bøje Jensen 1964  
 Peter Tybrind Jensen 1964  
 Peter Præstegaard Jensen 1964  
 Denys Jeune 1964  
 Ebbe Karlshøj 1964  
 Per Axel Kempff-Andersen 1964  
 Flemming Kristensen 1964  
 Aase Johanne Krüth 1964  
 Poul Dines Larsen 1964  
 Torben Asbjørn Madsen 1964  
 Kirsten Hanna Mathiassen, g. Frank 1964  
 Erik Axelsen Monrad 1964  
 Erik Møllmann 1964  
 Erik Nielsen 1964  
 Gert Louw Nielsen 1964  
 Per Just Florman 1964  
 Kristian Olsen 1964  
 Birgitte Rasmussen, g. Detlefsen 1964  
 Steffen Skovmand 1964  
 Ove Julius Splittorff 1964  
 Karsten Strørup 1964  
 Anders Søgaard 1964  
 Karsten Vedelskov 1964  
 Peter West-Nielsen 1964  
 Poul Anker Wolffsen 1964  
 Axel Gudmund Axelsen 1965  
 Claus Balslev 1965  
 Mogens Bo Blütgen-Pedersen 1965  
 Ole Steen Christensen 1965  
 Tove Christensen, g. Carlsen 1965  
 Hans Andreas Djurhuus 1965  
 Christian Eriksen 1965  
 Hans Henrik Laier Frederiksen 1965  
 Jørgen Frederiksen 1965  
 Gorm Gabrielsen 1965  
 Bert Rasmus Max Girsøl 1965  
 Bjarne Harald Hallander 1965  
 Troels Vest Hansen 1965  
 Gregers Høegh-Guldberg Hoff 1965  
 Steen Hofart 1965  
 Ib Gerhard Hüchelkamp 1965  
 Jens Stoumann Jensen 1965  
 Niels Jesper Tryde Munch 1965  
 Knud Jørgen Munk 1965  
 Ole Roum Møller 1965  
 Bent Nielsen 1965  
 Henrik Verner Nielsen (Teide) 1965  
 Lars Nygaard-Pedersen 1965  
 Henning Müllmann Petersen 1965  
 Niels Pihlkjær 1965  
 Christian Villum Rasmussen 1965  
 Niels Finn Rasmussen 1965  
 Regin Faulenborg Skardhamar 1965  
 Jørn Lønstrup Sørensen 1965  
 Jørgen Pape Thomsen 1965  
 Søren Toft 1965  
 Gravers Truelsen 1965  
 Jens Christian Tønnesen 1965  
 Finn Gerhard Wissenberg 1965  
 Jakob Stig Andersen 1966  
 Erik Michael Castenschiold 1966  
 Kurt Illum Christensen 1966  
 Jørgen Friis 1966  
 Niels Kristian Guld 1966  
 Jane Ingeborg Hansen 1966  
 Jørgen Berthold Hansen 1966  
 Niels Christian Hansen 1966  
 Marius Lasse Hartz 1966  
 Poul Oscar Georg Hoiness 1966  
 Poul Erik Jacobsen 1966  
 Niels John Højgaard Jensen 1966  
 Kjeld Arnth Jørgensen 1966  
 Ole Kuhn münchen 1966  
 Klaus Götzsche Larsen 1966  
 Kim Carsten Lohse 1966  
 Asger Lykkegaard Nielsen 1966  
 Vilhelm Nielsen 1966  
 Bo Pedersen 1966  
 Kirsten Asholt Pedersen 1966  
 Jan Erik Steen Petersen 1966  
 Jørgen Petersen 1966  
 Knud Oscar Petri 1966  
 Bo Sloth Rasmussen 1966  
 Lars Schmidt 1966  
 Michael Staun 1966  
 Henrik Sylvest 1966  
 Hans Clemens Sørensen 1966  
 Steffen Ørberg 1966  
 Tove Alice Østerbøg 1966  
 Sonja Irene Kruse Andreassen 1967  
 Steen Friis Andresen 1966  
 Palle Vesby Arndtzen 1967  
 Peter Ankjær Axværd 1967  
 Anders Brask 1967  
 Svend Erik Braarud Larsen 1967  
 Lene Christiansen, g. Müller 1967  
 Hans Christian Daugaard 1967  
 Per Erup 1967  
 Grete Falborg 1967  
 Sven-Erik Gorm Gryning 1967  
 Thomas Høy Hansen 1967  
 Finn Højer 1967  
 Steen Hartvig Jacobsen 1967  
 Gorm Willemoes Jensen 1967  
 Jørgen Birger Jensen 1967  
 Uffe Henning Jensen 1967  
 Jens Andreas Juul 1967  
 Bodil Bredahl Jørgensen, g. Gram 1967  
 Per Skødsholm Jørgensen 1967  
 Per Otto Knudsen 1967  
 Niels Henrik Kock 1967  
 Erik Roland Larsen 1967  
 Inga Anna Larsen 1967  
 Carl Henrik Lawaetz 1967  
 Niels Winther Lützen 1967  
 Vagn Ivan Løye 1967  
 Peter Hansen Marckwardt 1967  
 Torben Nielsen 1967  
 Nis Klaus Nissen 1967  
 Jens Christian Pedersen 1967  
 Lene Stokholm Pedersen 1967  
 Steen Tørring Petersen 1967  
 Karl Ejby Poulsen 1967  
 Erik Qvistgaard 1967

Karen Rasmussen 1967  
 Bjarne Peter Rodholm 1967  
 Ole Sandau 1967  
 Kim Harald Trap Schaumann  
 1967  
 Carl Johan Simony 1967  
 Henrik Sjølund 1967  
 Kaare Skovmand 1967  
 John Carsten Smith 1967  
 Kim Stilling 1967  
 Jens Tudvad 1967  
 Boye Veilis 1967  
 Rasmus Vigen 1967  
 Christian Vinding 1967  
 Jens Harald Alexander Wahl  
 1967  
 Knud Waldorff 1967  
 Michael Amelung 1968  
 Hugo Christian Berning 1968  
 Mark Blix 1968  
 Anders Borchersen 1968  
 Lene Bruun 1968  
 Anna-Marie Correll Jørgensen  
 1968  
 Orla Kindt Fregil 1968  
 Lars Michael Gormsen 1968  
 Per Hans Harder 1968  
 John Erik Ipsen 1968  
 Poul Erik Jessen 1968  
 Henrik Juhl-Jensen 1968  
 Ellen Margrethe Kattrup 1968  
 Kjeld Udengaard Kristoffersen  
 1968  
 Christian Krebs Lange 1968  
 Sven Lannung 1968  
 Stig Larsen 1968  
 Karsten Meiland 1968  
 Arne Mørch 1968  
 Niels Duedahl Nielsen 1968  
 Kjeld Winstrup Olesen 1968  
 Steen Peter Poulsen 1968  
 Niels Ranvig 1968  
 Odd Sinding 1968  
 Jesper Bæk Sørensen 1968  
 Niels Toft 1968  
 Jan Bjarne Vildenfelt 1968  
 Jan Kurt Andersen 1969  
 Birgitte Brask 1969  
 Jens Bøgh 1969  
 Mads Christian Baastrup 1969  
 Astrid Buhl Clausen 1969  
 Per Kim Schøtt Eliassen 1969  
 Axel Olrik Frederiksen 1969  
 Jørn Wetterslev Frederiksen  
 1969  
 Nis Bertel Hauberg 1969  
 Hans Lyngsgaard Hansen 1969  
 Jørgen Gammeltoft Hansen 1969  
 Ole Eberhardt Henriksen 1969  
 Jørgen Hovmand 1969  
 Marianne Ibsen 1969  
 Jørgen Jessen 1969  
 Bo Johansen 1969  
 Lene Nygaard Johansen 1969  
 Poul Michael Juul 1969  
 Vagn Jørgensen 1969  
 Ida Kattrup 1969  
 Jørgen Kristensen 1969  
 Carsten Langtofte Larsen 1969  
 Martin Bryndum Larsen 1969  
 Bo Bressendorff Madsen 1969  
 Hans Milton Mortensen 1969  
 Hanne Nielsen 1969  
 Kresten Thor Nielsen 1969  
 Leif Preben Nielsen 1969  
 Per-Henrik Axel Nielsen 1969  
 Aage Ellitsgaard Nipper 1969  
 Kaj Skov Pedersen 1969  
 Jytte Damborg Petersen 1969  
 Steen Petersen 1969  
 Peter Jersild Rasmussen 1969  
 Søren Anker Rasmussen 1969  
 Steffen Rode 1969  
 Martin Kristen Schultz 1969  
 Steffen Staun 1969  
 Helge Lange Thomsen 1969  
 Anders Ugleholdt Pedersen  
 1969  
 Astrid Andersen, g. Jensen 1970  
 Peter Beck 1970  
 Joannes Per Berthelsen 1970  
 Nils Friis Boesen 1970  
 Michael Thorvald Brask 1970  
 Gustav Arne Bruun 1970  
 Finn Byrnak 1970  
 Peter Julius Christian Børre 1970  
 John Lyngsie Christensen 1970  
 Henning Ove Dyst 1970  
 Lars Erik Eriksen 1970  
 Clemens Aage Fischer 1970  
 Jens Christian Frederiksen 1970  
 Morten Fries 1970  
 Dennis Fullerton 1970  
 Anders Bo Ørbech Hansen 1970  
 Ole Hansen 1970  
 Christian Hoffmann 1970  
 Kaj Ove Jensen 1970  
 Peter Koch Jensen 1970  
 Tommy Jensen 1970  
 Per Jeppesen 1970  
 Hans Christian Juel-Hansen  
 1970  
 Steen Mikael Justesen 1970  
 Torben Jørgensen 1970  
 Jan Brorson Kierkegaard 1970  
 Ditlev Christian Sebell Knudsen  
 1970  
 Henrik Krarup 1970  
 Thomas Fritz Krüger 1970  
 Frank Lykkebak Larsen 1970  
 Torben Ole Lind 1970  
 Søren Lorentzen 1970  
 Ellen Susanne Madelung 1970  
 Kim Melbye 1970  
 Martin Trolle Mikkelsen 1970  
 Jan Henrik Flach de Neergaard  
 1970  
 Karen Skjølstrup Nielsen 1970  
 Erik Grøndal Olsen 1970  
 Inge Anni Olsen 1970  
 Bjarne Palm 1970  
 Anders Ib Damborg Petersen  
 1970  
 Hans Kristian Kjærsgaard Peter-  
 sen 1970  
 Niels Petersen 1970  
 Sven Petersen 1970  
 Per Frank Povlsen 1970  
 Birthe Egede Rasmussen, g.  
 Andersen 1970  
 Helle Dybdal Rasmussen 1970  
 Palle Dybdal Rasmussen 1970  
 Svend Henry Rasmussen 1970  
 Viggø Rasmussen 1970  
 Ulf Rønn 1970  
 Henrik Skovgaard Andersen  
 1970  
 Finn Stabell 1970  
 Lista Libak Søndergaard 1970  
 Ib Bruno Thomsen 1970  
 Jens Ole Vestbirk Thomsen 1970  
 Niels Larsen Underbjerg 1970  
 Susanne Vangaard 1970  
 Benny Lautz Wedell Andersen  
 1970  
 Benny Lennert Werge 1970  
 Peter Michael Wax Westergaard  
 1970  
 Helle Andersen 1971  
 Henning Skov Andersen 1971  
 Stig Bendtsen 1971  
 Winnie Bramming 1971  
 Kim Daugaard Christensen 1971  
 Peter Lee Dahm 1971  
 Hans Ulrik Ringstrup Ege 1971  
 Peter Schiødt Eliassen 1971  
 Ole Hauch Fenger 1971  
 Aksel Skjoldan Hansen 1971  
 Jane Kirstine Hansen 1971  
 Martin Munk Hansen 1971  
 Michael Hohwy 1971  
 Thomas Bjørn Ibsen 1971  
 Niels Dyrlund Jacobsen 1971  
 Arne Juul Jensen 1971  
 Jørgen Tybrind Jensen 1971  
 Kirsten Vallentin Jensen 1971  
 Hakon Boye Jørgensen 1971  
 Ole Mogensen Lysgaard 1971  
 Ib Mathiesen 1971  
 Kirsten Nielsen 1971  
 Per Gert Nielsen 1971  
 Tom Nielsen 1971  
 Dorte Winther Nørgaard 1971  
 Hanne Winther Nørgaard 1971  
 John Kondrup Petersen 1971  
 Kjeld Petersen 1971  
 Thorbjørn Pietro Redaelli 1971  
 Mogens Nellemann Skov 1971  
 Helle Vlbeke Sørensen 1971  
 Jan Maltha Sørensen 1971  
 Anette Thanner 1971  
 Ole Tophøj 1971  
 Tavs Jensen Vagnby 1971  
 Johan Ludvig Wedell-Wedells-  
 borg 1971  
 Hans Bjarne Albrechtsen 1972  
 Anne Lise Andersen 1972  
 Gert Ivar Andersen 1972  
 Jørgen Bjerre 1972  
 Marianne Kirsten Christiansen  
 1972



- Elsebeth Buhl Clausen, g. Jørgensen 1972  
 Jens Peter Dahl 1972  
 Kjeld Viggo Gerhard Danne-skiold-Samsøe 1972  
 Karsten Becher Edal 1972  
 Klaus Becher Edal 1972  
 Christian Hauch Fenger 1972  
 Jette Hynne Frederiksen, g. Ibsen 1972  
 Kaare Andreas Friis 1972  
 Inge Margit Jensen 1972  
 Niels Højholm Jakobsen 1972  
 Christian Peter Junggren 1972  
 Mogens Karlskjold 1972  
 Finn Klinkby 1972  
 Michael Klærke 1972  
 Peter Korsbæk 1972  
 Poul Juul Kristiansen 1972  
 Carsten Erik Leerbeck 1972  
 Per Claes Lidell 1972  
 Søren Lindstrøm 1972  
 Torben Lund 1972  
 Annette Salling Nielsen 1972  
 Lars Peter Nielsen 1972  
 Jan Petersen 1972  
 Viggo Poulsen 1972  
 David Lawrence Raphael 1972  
 Nina Rasmussen 1972  
 Jens Christian Sagild 1972  
 Bjørn Kim Steenberg 1972  
 Gunnar Søgaard 1972  
 Søren Christian Tagø 1972  
 Peter Thorvald Thane 1972  
 Richard Lorenz Thomsen 1972  
 Bente Antionette Uldall-Ekmann, g. Grøn 1972  
 Jacob Wibroe Østergaard 1972  
 Karsten Aagaard 1972  
 Børge Ahlm 1973  
 Søren Bramsen Boalth 1973  
 Niels Eske Bruun 1973  
 Jens Ole Eliassen 1973  
 Peter Jørgen Eliassen 1973  
 Lise-Lotte Schweitz Fischer 1973  
 Jesper Høy Hansen 1973  
 Peter Høiriis Hansen 1973  
 Sven Urban Hansen 1973  
 Arni Mikkjalsson Helmsdal 1973  
 Jens Henrik Jacobsen 1973  
 Bo Specht Jensen 1973  
 Lars Juul Jensen 1973  
 Bodil Jæger Jørgensen 1973  
 Kristian Aage Kleven 1973  
 Klaus Kristian Kromann 1973  
 Michael Christian Lyneborg 1973  
 Birgit Arge Malmberg 1973  
 Søren Arge Malmberg 1973  
 Jens Christian Ludvig Mohr 1973  
 Bjarne Marius Munk Hansen 1973  
 Jens Hangaard Nielsen 1973  
 Kirsten Mimi Nielsen 1973  
 Jens Noorby 1973  
 Ole Eller Nystad 1973  
 Peter Brems Olsen 1973  
 Svend Paulsen 1973  
 Michael Ingemann Pedersen 1973  
 Vagn Rasmussen 1973  
 Carsten Friis Strand 1973  
 Finn Norden Sølling 1973  
 Henrik Tvenge 1973  
 Klaus Holmegaard Andersen 1974  
 Susan Andersen 1974  
 Karen Beck g. Olsen 1974  
 Per Dandanell Nielsen 1974  
 Carsten Ivan Dyst 1974  
 Kresten Svend Døssing 1974  
 Johan Ulrik Fleischer 1974  
 Anders Fogh Jensen 1974  
 Anne Elizabeth Gerner 1974  
 Palle Granbæk 1974  
 Anders Grønborg Hansen 1974  
 Jørgen- Walther Hansen 1974  
 Kirsten Hansen, g. Wolff 1974  
 Peter Mikael Hemmingsen 1974  
 Steffen Taulborg Hummellose 1974  
 Bent Leonard Jensen 1974  
 Bo Quirinius Jensen 1974  
 Uffe Kurt Jensen 1974  
 Lene Klem 1974  
 Henrik Boye Kromann 1974  
 Dan Jesper Langtofte Larsen 1974  
 Preben Juel Larsen 1974  
 Erik Lund Jensen 1974  
 Jes Erik Løkkegaard 1974  
 Kim Eivind Melchior 1974  
 Hanne Morthorst 1984  
 Erik Jakob Møller 1974  
 Jane Kamstrup Nielsen 1974  
 Hanne Prætorius 1974  
 Lars Skovenboe 1974  
 Anne Birgit Soelberg 1974  
 Anders Thorborg Jensen 1974  
 Susanne Blicher Tryde 1974  
 Hans Kristian Asmussen 1975  
 Anette Bindsvlev 1975  
 Henrik Christensen 1975  
 Lene Dalsgaard Hansen 1975  
 Henrik Eiler Engel 1975  
 Steffen Charles Ferring 1975  
 Finn Adam Fischer 1975  
 Jens Frandsen 1975  
 Karin Frost Andersen 1975  
 Helle Fuglede Christensen 1975  
 Claus Erik Hansen 1975  
 Jørgen Erik Holst 1975  
 Anne Kirstine Jensen 1975  
 Erik Kliim-Hansen 1975  
 Jens Gunder Klokhøj 1975  
 Erling-Gudmund Krog 1975  
 Birgit Margrete Larsen 1975  
 Susanne Lassen 1975  
 Lars Linding 1975  
 Jens Erik Møinichen Jensen 1975  
 Jesper Andreas Flach de Neergaard 1975  
 Anne Elmegaard Nielsen 1975  
 Michael Nielsen 1975  
 Mikael Olsen 1975  
 John Petersen 1975  
 Lars Johannes Prætorius 1975  
 Jesper Ranum 1975  
 Søren Michael Rud 1975  
 Anna Marie Vibeke Sass 1975  
 Christian Sparre Christensen 1975  
 Jørgen Niels Stengel Hansen 1975  
 Finn Estcourt Stubsgaard 1975  
 Kirsten Støvring Larsen 1975  
 Carsten Kilde Sørensen 1975  
 Frits Johannes Thomsen 1975  
 Henrik Skriver Ahlgreen Larsen 1976  
 Torsten Holck Bernes 1976  
 Birgitte (Pippi) Blix 1976  
 Per Both 1976  
 Bent Christophersen 1976  
 Kent Stuart Currie 1976  
 Johnny Falk Nielsen 1976  
 Jacob Hauch Fenger 1976  
 Niels Fjellegaard Larsen 1976  
 Flemming Handberg Madsen 1976  
 Berit Annette Hansen 1976  
 Birthe Hansen 1976  
 Danjal Pauli Haraldsen 1976  
 Claus Vernø Henriksen 1976  
 Jan Vagn Holm 1976  
 Kitzji Møinichen Jensen 1976  
 Steen Jensen 1976  
 Jette Johansen 1976  
 Mogens Juul Nielsen 1976  
 Benny Allan Karms 1976  
 Henrik Langtofte Larsen 1976  
 Annettes Larsen 1976  
 Poul Henrik Lindhard 1976  
 Henrik Nedergaard 1976  
 Lillian Nielsen 1976  
 Martin Michael Nielsen 1976  
 Lisbeth Oien 1976  
 Bente Marie Olsen 1976  
 Kim Pedersen 1976  
 Hanne Petersen 1976  
 Morten Erik Rasch Jensen 1976  
 Susanne Reichel 1976  
 Birgitte Maria Reiff 1976  
 Jan Gylding Sabroe 1976  
 Tom Asger Secher 1976  
 Peter Nicolaj Simonsen 1976  
 Yngve Skovmand 1976  
 Jens Stougaard Johansen 1976  
 Torben Sørensen 1976  
 Ann Louise Saalberg 1976  
 Morten Trolle Milkkelsen 1976  
 Hanne Gull-Britt Venborg Jensen 1976  
 Carl Johan Weikert Jensen 1976  
 Maja Lis Winther 1976  
 Liselotte Andersen 1977  
 Jesper Bavnhøj 1977

## Tersløsegaard og Fraterbrønden

Man spørger sig, hvad har mon disse ting med hinanden at gøre? Fællesnævnen er *Martin Nyrop*, den berømt arkitekt, som idag mest huskes for Københavns rådhus og Bispebjerg hospital og måske Eliaskirken og ihvertfald næste år: Landsarkivet på Jagtvej, som netop næste år fylder 100 år.

Men for soranere har *Nyrops* navn yderligere overskriftens to navne knyttet til sig. Allerførst: *Martin Nyrop* var gammelsoraner, han kom på skolen i 1859 og blev efter 5 år bedt om at forlade skolen på grund af dovenskab! Det meste af hans tid gik med at tegne, men man havde ikke tegning på skolen dengang, så hans kunstneriske begavelse kunne ikke afsløres. Ude af skolen kom han straks i tømrer-

lære, og efter uddannelse på akademiet kunne han i 1876 kalde sig arkitekt. Året efter fik han guldmedalje for en opgave (et museum for antik og skulpturel kunst), og det gentog sig året efter, hvor opgaven var »En børs for en større kjøbstad«.

Det egentlige gennembrud kom i 1888, hvor han vandt konkurrencen om rådhuset. Det påbegyndtes 4 år senere og blev indflyttet fra 1900 til 1905.

Dette år var et skæbneår for Tersløsegaard. Som alle ved, købte *Holberg* Tersløsegaard i 1744. - Det var dengang forsynet med jordtilliggende nok til, at *Holberg* i 1746 kunne udnævnes til baron. Da *Holberg* dør i 1754, arver Sorø Akademi al hans gods, herunder Tersløsegaard. Af uransagelige årsager sælges gården i 1861,



*Martin Nyrops Udkast af August 1910 til Fraterbrønden Overbygning*



og herefter klædes den af, idet jordtilliggendet frasælges, og selve hovedbygningen fra 1737 går i forfald.

En kreds af soranere fra det dengang kun 42 år gamle Soransk Samfund fandt dette aldeles upassende og startede i sommeren 1904 en pressekampagne for at bevare gården. Ejeren ville gerne sælge, men prisen var urealistisk høj - i december 1904 var den 14.000 kr., hvilket ansås for det dobbelte af værdien. I 1905 fornyedes tilbuddet til 6500 kr., og så vejredes der morgenluft: Der nedsattes hurtigt en komite, som i alle landets dagblade anmodede folket om at støtte i en landsdækkende indsamling. Det gik så vidt, at man på Det Kongelige Teater og på Århus Teater havde særforestillinger, hvor overskuddet tilfaldt Stiftelsen af Bevaringsfonden for Tersløsegaard.

Det lykkedes således at skaffe pengene foruden en sum af ca. samme størrelse til brug for istandsættelse og restaurering.

Tersløsegaard var nu købt af Soransk Samfund, men dette ejerskab stod ultrakort, idet det hele tiden var meningen at skabe en selvejende institution, Stiftelsen Tersløsegaard, og enhver kan forvisse sig derom ved at læse efterlysningen i dette nummer af Soranerbladet.

Selve restaureringen blev - selvsagt - overladt til *Nyrop*, der blev så optaget af sagen, at han i lange perioder boede i den ene fløj, hvor han havde indrettet sig et par spartanske værelser og en tegnestue. Det var ligeledes *Nyrops* bekendtskab med brygger *Vagn Jacobsen*, som førte til, at bryggeren skænkede statuerne af Locher til Tersløsegaard. Den enestående nænsomme restaurering var tilendebragt i 1917, hvor man valgte *Nyrop* til formand for stiftelsen, et hverv han beholdt til sin død, 4 år senere. Dette valg fandt *Nyrop* meget ærefuldt - der kom aldrig en regning fra ham, og man har senere opdaget, at han af sin egen - ret beskedne formue har afholdt udgifter på mindst det dobbelte af det beløb, som var indsamlet til formålet. Altså ca. 12.000 kr.

Men under alt dette - endnu i indled-



*Martin Nyrop.*

ningsfasen, diskuterer *Nyrop* og samfundets bestyrelse helt andre ting: Rejsning af et brøndhus ved Fraterbrønden. I modsætning til Tersløsegaard, hvor der var givne rammer for arbejdet, var der her bogstaveligt talt kun et hul i jorden, selve Sorøs navle placeret mellem en kirke i en art gotisk-romansk stil og en kolos i neoklassisk villastil. Her var der udfordring! *Nyrop* tog fat og udarbejdede en tegning, som bragtes i arkitekten den 11. februar 1911. Det var meningen at opføre huset i munkesten fra det gamle teglværk i Benløse - som allerede Hviderne brugte, men der kunne ikke skaffes tilstrækkeligt, så i stedet valgtes tiloversblevne tuf-eller frådsten fra restaureringen af Tveje Merløse kirke. Det blev samme murmester, nemlig gammelsoraneren *Licht*, som kom til at mure brøndhuset op. Karmen blev dog foret med de røde sten fra Benløse Teglværk - atter nogle tiloversblevne sten fra *Nyrops* og *Lichts* udførelse af fodstykket på Absalonstatuen på Højbro plads. Det tør vel antydes, at brøndhusets tilknytning til selve brøndens alder og herkomst er smukt respekteret! Et er dog sikkert: Så længe brøndhuset står, vil det knytte *Martin Nyrops* navn til Sorø og



slægt efter slægt vil høre om *Morten Ært*, som enten var for dum eller doven til at gå skolen ud, men som alligevel endte som dens berømmeligste søn, der forøvrigt selv valgte indskriften på brønden fra en af *Grundtvigs* salmer »Mindet vel lader som ingenting - er dog et lønligt kil-despring«.

---  
Kilder: Soransk Tidsskrift, 1905 bind IV, 2. hæfte.

Gyldendals Store Opslagsbog. S. B. 1921.



*Bent Le fevre (S 55).*

## Bent Le Fèvre på banen igen!

Den tidligere direktør for Superfos-koncernen, Bent le Fèvre (billedet), vil sammen med to norske investorer foretage virksomhedsopkøb i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Investor-trioen forhandler allerede nu om overtagelse af Danmarks førende skiltefabrik, Colorlux i Esbjerg.

## Soranerfrokosten den 4. august 1994

Deltagere ved dette kulinariske kollokvium var:

*Hauerslev (23), Peter Waagstein (31), Tholl (33), Poul Nielsen (34), Mitens (41), Henning Krog-Meyer (45), Arne Krog (46), Jens Bloch & Hans Leth Hansen (53), Morten Nørgaard & Svend Erik Hansen (54), Jørgen Krog-Meyer (55), Henning Jørgensen (57), Niels Ulrik-Kopp (58), Poul Andersen (60), Michael W. Bræstrup (63), Ole Norup (66), Torben Juul Andersen, Jes Brinch & Hans Kiesow (73).* Desuden havde vi den glæde at kunne byde *Jens Damgaard-Sørensen*, gammel lærer på Akademiet, velkommen.

Ved navneopråbet viste *Damgaard-Sørensen*, at han ikke havde mistet noget af sin slagfærdighed. Da vi nåede til årgang '73 sagde han: »Vi dimitterede samme år!«.

*Tholl* klagede over, at vi var placeret ved 4 borde i stedet for ved et stort bord, idet han mente, at det mindskede sammenhængen og sammenholdet. Han havde fuldstændig ret - fra de andre borde kunne man kun høre en jævn talesummen på adskillige decibel, i hvis slipstrøm man til tider kunne opsnappe et par sporadiske ord. Selv cocktailparty-effekten var sat ud af funktion.

På trods af det havde vi en meget hyggelig frokost. *Torben Juul Andersen*, der med hård hånd har bestyret Samfundets økonomi som kasserer de sidste 2 år, benyttede lejligheden til at sige farvel. Han rejser til North Carolina, USA, for at absolvere et Ph. D.-studium i økonomi ved Chapel Hill College. Da formanden holdt sin takketale til *Torben*, roste han denne som en udmærket kasserer, der studerede økonomi. Kommentaren »Det var på tide« udeblev da heller ikke. Formanden konstaterede, at det ville blive svært at finde en værdig afløser for *Torben*, og kvitterede på Samfundets vegne for tro tjeneste med at overrække ikke en nål, men en reversknep. Ingen af de tilstede-



værende havde set en sådan før, men det er ikke så underligt, da det er et unikum. Det er en væsentlig større gylden Phønix-fugl end dem, man finder på nålene, og den er håndmedet af Huguenin Freres & Co. Médailleurs, La Clole i Schweiz.

*Torben* holdt en lille afskedstale, hvor han nævnte, at man jo rent faktisk havde fundet en afløser, nemlig vores gode ven *Borge Carlslund*. Desværre gik *Carlslund* hen og døde pludseligt den dag, han skulle have overtaget hvervet. *Karl Aage Gemal* har venligst lovet at overtage kassererhvervet indtil videre.

*Svend Erik Hansen* fortalte, han havde været til koncert i Sorø kirke. Det var en ganske særlig oplevelse. Et østrigsk orkester spillede på sin egen måde, der illustrerede »kampen« mellem *Mozart* og *Süssmeyer*; *Süssmeyer* tabte i denne udgave. *Svend Erik Hansen* berettede, at man dårligt kunne genkende Requiem. Derudover blev instrumenterne stemt mellem hvert nummer, med det resultat, at orkestret lød, som om dets medlemmer var i håndgemæng. I sandhed en oplevelse, der vist kan betegnes som »alternativ«.

*Svend Erik*, der er klassisk sproglig, ærgrede sig over, at klassisk linie fra og manglende interesse. Den erstattes nu af filosofi. Her mente *Morten Nørgaard* (54), at man burde tilføje et P. S. til filosofiundervisningen: »al undervisning i filosofi foregår på græsk«. *Svend Erik* gav iøvrigt et godt eksempel på, hvad man kan bruge sine færdigheder i oldgræsk til. Når han er på udlandsrejser med sin kone på klassiske rejsemål, kan hun som langsynet, men ikke forstår græsk, læse op af de små inskriptioner på monumenterne, og *Svend Erik*, der er nærsynet og derfor ikke kan læse dem selv, oversætte dem. Perfekt team-work.

*Damgaard Sørensen* takkede, fordi vi ville se ham, hvilket han absolut ikke havde behøvet, æren var helt på vores side, hvilket blev illustreret af den klapsalve, han fik fra de tilstedeværende. Hermed er dette givet videre til andre tidligere og nu-

værende lærere på Akademiet: Vi vil meget gerne se jer til frokosterne.

Da der var tale om en vis præst, der tidligere havde været medlem af rangerkorpset mente *Jes Brinch* (73), at han måtte være eminent kvalificeret til at styre menigheden; *Jes* havde iøvrigt følgende kommentar til maden: »Det smager lidt af fugl« På mit spørgsmål: »Phønix?«, mente han, at smagen ikke var brændt nok til at det kunne være denne særlige afart af luftbårne dyr.

Med venlig hilsen til alle  
Tazelwurm



*Peter Waagstein* (S 31).

Lige hjemkommet fra en uges rejse på Færøerne føler jeg mig inspireret til et lidet indlæg i vort blad:

Jeg faldt over en soraners erindringsbog. Den indeholder et kapital om Sorø, som jeg fandt meget interessant. Forfatteren er *Edvard Mitens* - far til *Hans Birger*, som jo er en flittig frokostgæst.

Bogen er skrevet på færøsk - så man burde pålægge *Mitens* at oversætte dette kapitel i det mindste til dansk - for så at bringe det i soranerbladet.

Venlig soranerhilsen *Peter Waagstein*

Sidste: *Hans Mitens* er p.t. i fuld gang med at oversætte!



## Soranerfrokosten den 1. september 1994

Deltagerne var følgende: *Hauerslev (23)*, *Jens Bastue Jacobsen (24)*, *Peter Waagstein & Holm-Petersen (31)*, *Børgen Selvaldsen (32)*, *Tholl & Gjedsted Christensen (33)*, *Tyndeskov (35)*, *Frode Gam (36)*, *Benny Schaldemose (37)*, *N. J. Schaldemose (39)*, *Leif Koefoed (40)*, *Mitens, Fogh & Jytte Pedersen (f. Klysner) (41)*, *Jørgen Klysner (43)*, *Arne Krog & C. von Jessen (46)*, *Bibi Bache, Hans Hågen Bache, Helge Guld & Hans Jørgen Jensen (49)*, *Morten Nørgaard og Karl Aage Gemal (54)*, *Niels Ulrik-Kopp (58)*, *Poul Andersen (60)*, *Susanne Søhuus (Martin) (68)*, *Thorbjørn Waagstein (69)*, *Karin Rasmussen (71)*, *Hans Kiesow (73)*, *Anne Sørensen (88)*, *Andreas Boisen (94)*.

Formanden dukkede op med dagens taler, Danmarks Radios tidligere generaldirektør, *Hans Jørgen Jensen*, der sagde, han var glad for at komme, da han følte sig filtret ind i sin soranske fortid. Det er nok en vending, der udtrykte alle de fremmødtes følelser.

*Hans Jørgen Jensen* lagde ud med at sige, at han havde lært af en anden gammelsoraner, *Bruno Grausen* at man både skal begrænse sig i tid, når man holder tale samt til kun tre punkter, da ingen gider at høre mere, og da ingen i øvrigt fatter mere. Derfor havde *Hans Jørgen Jensen* opdelt sit causeri i følgende punkter: 1. Akademiet. 2. Sin tid som journalist i Sorø. 3. Tiden på DR og bagefter.

*HJJ* var elev på skolen i den p.t. så omstridte rektor *Bohns* tid. *HJJ* kom til Akademiet i 2.g i 1947. *HJJ's* far var skolelærer, og *HJJ* havde gået på Haslev før han kom til Sorø. På Haslev havde han haft en nem tid, og var til og med i 1. G suverænt den bedste i sin klasse. Sit livs værste oplevelse fik *HJJ* i Sorø, da han opdagede, at han faktisk var direkte dårlig i forhold til mange af eleverne i hans klasse. Der var især en 5-6 stykker, der var usædvanligt godt begavede, og som dannede en klike, *HJJ* ikke kunne komme ind i. De var så irriterende velbegavede og

talte ikke om piger, ihvertfald ikke med *HJJ*, at han dengang mente de »kunne kun være homoseksuelle«. Det lykkedes aldrig *HJJ* at blive rigtigt accepteret, men han lovede sig selv, at han nok skulle vise dem! »Det er derfor jeg blev generaldirektør«. Så selv om det var en vanskelig periode, er *HJJ* overbevist om, at den har præget ham.

*HJJ* havde imidlertid ingen problemer med rektor *Bohn*, som »kun var en svag afglans af min far«. *HJJ* karakteriserer *Bohn* som en fremragende fransklærer og mener, at Skolen i øvrigt var præget af en fremragende lærerstab.

*HJJ* ville gerne have studeret jura, og spurgte sin far om han ville finansiere det. Hans far svarede, at hvis *HJJ* ville tjene bønder i et år, så ville han betale for studierne. Derfor blev *HJJ* journalist i stedet. Den socialdemokratiske presse betalte bedst og var centralt styret af *Christian Petersen*. Da *HJJ* søgte om optagelse som journalistelev, fik han følgende svar af *Chr. Petersen*: »Studenter ansættes ikke!«. Det lykkedes dog alligevel *HJJ* at komme ind som volontør i et halvt år uden løn, og det næste halve år med løn - uden *Chr. Petersens* vidende.

Da ballonen sprang, fik han lov til at blive, men *Chr. Petersen* godkendte aldrig dette første år som elevtid, så *HJJ* var elev et ekstra år.

Tiden som journalist husker *HJJ* som en god tid. Der var dog ikke mange oplysende nyheder, man kunne skrive om. Ikke desto mindre var der tre journalister fra hver sit mindre blad (110 abonnenter). *HJJ* og to andre havde et udmærket forhold til hinanden, og fik en dag den ide, at kunne lave lidt ramasjang ved at komme med følgende, total fiktive nyhed: »En politibetjent blev i går aftes antruffet uden tændte cykellygter, men med en uidentificeret dame på stangen.«

Næste dag blev de tre journalister indkaldt på politistationen, og fik her at vide, at de ville få tiltalefråfald denne gang, men hvis det gentog sig, ville der falde brænde.



*HJJ* havde cheffunktioner i DR i 31 år og mener, at det formentlig er derfor, han blev bedt om at træde ind i projektet om Vestsjællands Kunstmuseum. Der er blevet arbejdet på at tilvejebringe et nyt museum, der skal huse den guld- og middelalderkunst, der befinder sig på Storgade, de sidste 10-15 år. Et tidligere forslag blev aborteret. Det nye forslag er opsigtsvækkende på mere end en måde. Til en start skal det ligge på Parnas. Der er afsat 5500 kvadratmeter til udstillinger, koncertsal, restaurant og amfiteater. Der mangler på nuværende tidspunkt 75 millioner kroner til at gennemføre projektet. *HJJ* gjorde det klart, at projektet er vigtigt for hele Vestsjælland. Det kan være den magnet, der kan tiltrække folk til området, idet man regner med, at det kan blive en oplevelse for en hel dag. Lokal- og amtspolitikere og især borgmestrene er meget interesserede, men er p.t. optaget af budgetforhandlinger og det snarlige forestående valg. Ikke desto mindre, siger *HJJ*, skal det lykkes, også som tak for de oplevelser, der blev ham til del i Sorø. I disse dage lægges sidste hånd på projektet. Den 20. september skal skitser og skala-model være parat, og derefter følger den obligatoriske »banken på døren« efter penge.

*Morten Nørgaard (54)* efterlyste et Co-moediehus i Sorø, hvor man kunne opføre *Holberg* stykker. *HJJ* gav udtryk for, at det for så vidt også lå inden for rammerne af Parnasmuseet og dets amfiteater. *HJJ* roste i øvrigt den pragtfulde udsigt fra Parnas, der kun skæmmes af en ting: En gammel silo, der ikke bruges mere. *Poul Andersen (60)* var af den mening, at siloen problemløst og hurtigt kan fjernes. *Arne Krog (46)* var der straks: »Er du sprængningsekspert?«. Bortset fra alt dette fik referenten sig en snak med *Holm-Petersen (31)* om spejlvendt skrift, og med *Ann Sørensen (88)* om børneopdragelse, panikalder og grisetyve (af nogle tilstedeværende kaldet So-ranere), samt meget mere.

Med venlig hilsen til alle

*Tazelwurm.*

## Fra det gamle arkiv



*Fodboldkamp mod Stenhus i 1952. En meget ung Thyge Winther, Jan Koch, Per Krogh Jensen og - som altid - Peter Kristiansen i baggrunden!*

*Jørgen Buch ses yderst til højre, og man aner Gregers Foskjær bag Koch.*

*Er det en lille Handlos bag Thyges højre skulder?*



**Datidens charme,  
nutidens boligkomfort med...**

**FROVIN dannebrogsvinduer  
FROVIN palævinduer  
FROVIN koblede vinduer og døre**

**frovin**  
vinduer og døre

Ellemosevej 5A  
Ugerløse  
DK-4400 Kalundborg  
Tlf. 53 50 41 41  
Telefax 53 50 40 21



## 100 års jubilæumskampens 2 hold



*Gl. Soranerholdet indkasserede et nederlag mod skoleholdet!*

*J. Arnsbjerg, H. Blemmer, N. Å. Bjerregaard, F. Pearson, P. Martens, Fl. Balstrup, C. Lønholdt, S. Krog-Meyer, K. E. Jørgensen, O. Hückelkamp, J. Hansen, Mich Nielsen, T. Balstrup.*



*Skoleholdet 1994.*





*Ole Hoff Clausen og Frank Pearson diskuterede taktik før kampen.*



Café · Performance  
Reception · Lunch · Kunst  
Livsstil · Restaurant

Telefon 53 63 41 14  
Østergade 3 · DK Sorø

## Midtersiderne

*Palle Taarnhøj* har udarbejdet ialt 12 sider med »rest«-fraktionen af biograferede. Vi vil over de næste 2 udgaver bringe resten af listen, således at den ialt omfatter årgangene 1961-1985. Ihukommende biograf-udvalgets beslutning om at holde sig til 10 årgange ad gangen vil vi i første række bede læserne om at koncentrere sig om de første ti - i.e. 1961-1970. Ideen med midtersiderne er, at man kan tage siderne ud, gemme dem og til sidst have hele *Taarnhøjs* register over manglende biografier ved hånden. Der er ingen tvivl om, at medlemmerne kender mange, som står på listen, og vi forestiller os, at man simpelthen kontakter dem og sætter lidt fut i dem, så vi kan få biografierne gjort så fuldkomne som muligt.

## 100 års cricketkampen

I det næste nummer vil vi dvæle længe og vedvarende over emnet - der har ganske enkelt ikke været tid til at få alle referater på plads. Cricketfans kan derfor glæde sig til det næste nummer, hvor deres interesser nok skal blive tilgodeset -!

## Soranske dødsfald

HENNING BISGAARD-FRANTZEN  
(S 29)

10. februar 1911 - 13. august 1994

POUL O. PEDERSEN (S 28)

8. juli 1910 - 26 august 1994

DITLEV CHRISTENSEN (S 29)

1. september 1910 - 29. august 1994

NICOLAI THRON (S 26)

29. august 1906 - 11. september 1994

OLE ERIK PEDERSEN (S 37)

22. oktober 1917 - 4. september 1994

## Runde fødselsdage i november 1994

1. Læge Gorm Jensen (f. 34, S 53), Landsbygårdsvej 2, 5620 Glamsbjerg.
1. Tjener Alfred Møller (f. 09, S 24), Nærum Hovedgade 17, 2850 Nærum.
3. Salgschef Niels Dreyer (f. 34, S 55), Klintevej 25, 4654 Fakse Ladeplads.
3. Direktør Jørgen Mosegaard-Kjeldsen (f. 24, R 41), 12 Smythe Close, Southborough, Turnbrigde Wells, Kent, England.
4. Major Helge Ernst la Cour (f. 19, R 36), Marslevvej 75, 2. th. 5700 Svendborg.
4. Tandlæge Kristen Danckert (f. 19, S 37), Puggårdsgade 18, 6760 Ribe.
5. Bankfuldmægtig Aage Andersen (f. 04, R 22), Skjalm Hvidesvej 1, 4180 Sorø.
6. Telegrafassistent Laura Kamphøve-ner (f. 1899, R 16), Frydendal 11 G, lejl. 50, 6200 Åbenrå.
12. Redaktionschef Claus Jordan (f. 24, S 43), Lisas Allé 35, 5250 Odense SV.
12. Advokat Salomon Strøby Schacht (f. 44, S 63). Fødselarens adresse savnes i de kommende biografier.
13. Major Bent Veilis (f. 24, S 44), Vasevej 75, 3460 Birkerød.
17. Seminarielæktor Kai Kongshøj (f. 19, S 37), Nibevej 5, 6700 Esbjerg.
24. Direktør Per Nørbjerg (f. 24, S 43), Stokkevad 2, 2850 Nærum.
28. Cheflæge Morten Vuust (f. 44, S 63), Skrænten 4, 9900 Frederikshavn.
30. Søren Jacob Andersen (f. 44, S 64), Landevejen 85, 5683 Hårby.

S.K.A: sidst kendte adresse.

Oplysninger og rettelser meddeles til civilingeniør Poul Andersen, Jægerhusene 41, 2620 Albertslund, tlf. 42 64 50 70.

### Medlemskontingentet

er af generalforsamlingen fastsat til kr. 150,- i 1994. For medlemmer fra og med årgang 1987 samt for medlemmer, der er fyldt 67 år, dog kun kr. 100,-.

### Soransk Samfunds kasserer

ad interrim  
Karl Aage Gemal  
Jægervej 41, 2791 Dragør  
Telefon 32 53 20 85 (ml. 17-18)  
Giro 4 00 17 10

### Kontingent m. v.:

SOR-data  
Soransk Samfund  
Karl Aage Gemal  
Jægervej 41, 2791 Dragør  
Telefon 32 53 20 85  
Giro 3 27 13 07

### Henvendelse vedrørende SORANSK SAMFUND stiles til:

Formanden, advokat Niels Ulrik Kopp  
Ny Kongensgade 20  
1557 København  
Telefon 33 12 66 48

### SORANERBLADET Redaktion

Morten Nørgaard  
Kongsdalvej 43  
2720 Vanløse  
Tlf. 38 79 13 37 (bedst 17-19)  
telefax +45 38 71 72 63

### SORANERBLADET Administration

Ad interrim:  
Karl Aage Gemal  
Jægervej 41, 2791 Dragør  
Tlf. privat 32 53 20 85, ml. 17-18

Sorø Bogtrykkeri ApS

Alleen 9, 4180 Sorø  
Tlf. 53 63 05 75 - Fax 53 63 51 75

ISSN 0903-1340

**SAAB**  
Oldtimers  
Specialbiler

**SAAB 96 og 99  
totalrenoveres  
og  
sælges med garanti**

**NIELS THIELE**  
Automobiler  
3660 Stenløse  
Tlf. 42 17 00 72



02079

1070

H H BACHE

PARSBERGSVEJ 50

2830 VIRUM

Adresseændringer og re-  
klamationer rettes i Skan-  
dinavien til det lokale  
postkontor.

Indhent tilbud på

Person-, Last-, Varevogne

**MERCEDES-BENZ**

<b>4100 Ringsted</b>	<b>4200 Slagelse</b>	<b>4300 Holbæk</b>	<b>4400 Kalundborg</b>	<b>4500 Nykøbing Sj.</b>
Bragesvej 9	Elmedalsvej 1	Hovedvej 4	Slagelsevej 162	Autogården
53 61 33 55	53 53 33 75	53 43 41 22	53 51 11 66	53 41 11 22

## VI KØBER

KOSTBARE BØGER OG BOGSAMLINGER  
TILBUD GIVES  
NORDENS ÆLDSTE ANTIKVARIAT

### LYNGE & SØN A/S

SILKEGADE 11, 1113 KØBENHAVN K.  
TLF. 33 15 53 35

Sorø Akademis  
Skovdistrikt



Telf. 53 63 01 25

**ADVOKAT**  
  
**CENTRET**

Havnepladsen 6 **Steen Harrsen** advokat (H)  
4300 Holbæk **Michael Abel** advokat (L)  
Tel 53 43 44 45 **Jens Klokhøj** advokat (L)  
Fax 5343 0112 **Finn Jørgensen** advokat (L)  
Giro 3 03 81 81 **Palle Andersen** advokat (H)