



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SORANER-

bladet

MÅNEDSSKRIFT FOR SORANSK SAMFUND
ÅRGANG 83 NR. 3
MAJ 1998



Holst: Øje m/ strittende pupil.

SORANSK KALENDER

12. maj kl. 16.30 på adressen Allegade 10:

Vår møde. Tilmelding til sekretæren Hans Kiesow på tlf. 45 82 10 15 .

17. maj kl. 11.00

Fynsk Batøk hos Jane og Knud på Langø. Tilmeld dig hos formanden, Olaf Teusch på tlf. 62 63 14 80. Samme garanterer det gode vejr - du har mad med!

21. maj kl. 10.30

gennemføres den årlige match mod herlovianerne i Charlottenlund Skov . Vi appellerer til især forsvaret om at møde talstærkt op! Kæppe og herlovianere vil være til stede i rigelige mængder!!

21. maj kl. 12.00

afholdes den traditionelle batøkmatch i de jydere land, nærmere betegnet hos såkaldte Lille Simon på Sjellerup Strandvej. Atter er der garanteret godt vejr - medbring madkurv og chauffør af hensyn til den nye promillegrænse. ADVARSEL: medbragte kæppe vil blive underkastet streng kontrol for indlagt bly FØR kampen!! Meld dig til på tlf. 75 86 76 10 snarest - og ta' så din gode soranerna-bo med - osse selvom han ikke er medlem!!

23. maj kl. 10

afholdes soranergolfturnering på banen ved Sorø. Tilmelding til Rikke Ladefoged på 39 61 97 19.

Gerne meget snart af hensyn til spilfordelingen.

9. juni kl. 12.00 på adressen Allegade 10

prøver vi at arrangere en keglekonkurrence mod herlovianerne. Tilmelding til Hans Kiesow på tlf. 45 82 10 15.

19. juni kl. 10,00

Dimission i Sorø Klosterkirke.

24.-29. juni

"Skolen i Soer", sommerhøjskolen, læs mere side 58

20.-25. juli

XVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC INSTRUMENT SYMPOSIUM. Instruments and instrument makers in Scandinavia. Afholdes på skolen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling!

Afholdes i forbindelse med det ordinære møde den 9. juni kl. 11.55 - altså 5 minutter før mødet.

Program: Vedtagelse af de på den ordinære generalforsamling fremlagte ændringsforslag til vedtægter.



C.W. Tom Petersen
Academia Sorana

efter tegning af Christian Tom-Petersen

SORANER-BLADET

MAJ 1998

83. ÅRGANG

NUMMER 3

Noget om offervilje ...

Hvor har det været glædeligt at se bidragene strømme ind til kollegiebyggeriet her i perioden, hvor man også skal indbetale kontingent til Samfundet. De fleste har benyttet girokortet til at runde beløbet flot op, og som redaktør glæder man sig (selvglad) over, at så mange har husket at give bladet en skærv, således at vi rent faktisk allerede nu er på højde med det beløb, som kom ind sidste år til bladdriften. Næmlig over 12.500 kr., som redaktionen vil takke alle bidragerne varmt for.

Det er meget varmende at modtage positive tilkendegivelser for det frivillige arbejde, der ydes i såvel redaktion som i bestyrelse, og vi vil derfor sige rent ud til medlemmerne, at I er yderst velkommen til at komme med alle håndte tilbud om hjælp - ikke alene finansiel, men i lige så høj grad i form af medhjælp på alle de niveauer, hvor bestyrelsesarbejdet foregår. Det kan strække sig fra arkivarbejde til medhjælp på internetredaktionen, hvor vi skifter redaktør nu, hvor Jonas Giersing falder for aldersgrænsen! Til de, der ikke vidste, at Jonas er SÅ gammel, er der at sige, at det ikke er den fysiologiske alder, men den lovbestemte, der sætter Jonas fra juniorernes rækker

til seniorernes ditto. Vi har fået den hidtidige co-redaktør, Jacob Bruhns til at fortsætte, så kontinuiteten er ikke brudt! Men alle tilbud om hjælpende hænder og anden bistand vil blive budt velkommen, og glem så ikke det vigtigste:

ARBEJDET BÆRER LØNNEN I SIG SELV !!!



Knud Holst (S 54)

Udstiller i Stadsbiblioteket i Lyngby fra den 24. april til den 12. maj 1998.

Mere om "Soranes Hus"

Steen Thiele skriver i martsnummeret, at opfordringen til at give et bidrag til Soranerhuset førte til, at han i stedet gav Amnesty et beløb. Som sådan en glimrende idé - vi er nok mange, der køber os lidt aflad for vores syndige vellevned med mere eller mindre regelmæssige bidrag til Amnesty, Folkekirkens Nødhjælp osv., og det er både godt og nødvendigt og i virkeligheden alt for lidt.

Jeg kan bare ikke få øje på, hvad de to ting har med hinanden at gøre.

Man kunne sagtens argumentere mod sådan et gammelsoransk akvarium: Åndelig indavl, nepotisme osv., osv. i én uendelighed. Men argumenterne holder ikke ret langt i dagens Danmark. Åndelig indavl er vel ikke teknisk umulig, men dog noget af en sportspræstation i det moderne informationssamfund. Og forestillingen om nepotisme, som ligger i Thieles bemærkninger om de "rige soranerbørn", kan tilbagevises med henvisning til de boligvilkår, nutidens studerende lever under.

Vi, der læste for 25 år eller mere siden, blev vel ikke forgyldt af samfundet. Men på ét punkt var der overflod: Vi kunne finde et sted at bo! Ud over kollegierne var der

masser af små, billige lejligheder i sidegader og 3. baggårde, iskolde kvistværelser, fugtige kælderværelser osv. Meget af det småt og skummelt - men billigt og absolut til at leve med (og i) i nogle år.

Siden da har fremskridtet ryddet op i slummen, og antallet af studerende er eksploderet. Til gengæld har samtlige regeringer de sidste 30 år udvist en forbryderisk ligegyldighed, når det drejer sig om boliger til uddannelsessøgende. Resultatet er, at der hvert år i september mangler flere tusinde værelser i Storkøbenhavn, og selv om det vel ikke ligefrem er en social katastrofe at skulle pendle fra Vordingborg eller Nykøbing Sj. til Amager Fælled eller Lundtofte, så er det helt sikkert heller ikke fremmende for studieaktiviteten og -kvaliteten!

Om fremtidens "rige soranerbørn" (og andre unge) er rige eller SU-fattige, er underordnet. De skal have Fanden til oldemor, hvis de vil have noget at bo i i cykelafstand fra uddannelsesstedet. Og så er vi halv- eller helgamle eks-studerende vel trods alt så meget rigere end dem, at vi har råd til at være en smule solidariske. Oven i, hvad vi rimelig- og fornuftigvis giver til Amnesty m.m.

Per Salling (S 73).

Og hvordan går det så?

I denne oversigt vil vi vise, hvor meget der er kommet ind i såvel bidrag som gaver og indsamling:

Indsamling i 1997	52.793,00 kr.
Indsamling i 1998, solitært indsendte bidrag	20.000,00 kr.
Indkommet via kontingentgiro	74.365,00 kr.
Fra fonde.....	470.000,00 kr.
Langtidstilsagn, i.e. gavebreve m.v.	350.000,00 kr.
Leverandørtilsagn ekvivalerer	100.000,00 kr.
Oprindelige gaver, incl. Hauerlevs donation	1.134.000,00 kr.
Tilskrevne renter fra 1997 fra ovenstående.....	17.803,00 kr.
Soransk Samfunds stiftelsesbeløb	5.000,00 kr.
I alt har vi passeret	<u>2.220.000,00 kr.</u>

DET SIDSTE!!!

Efterskrift til 4 små artikler om uniformens afskaffelse.

I efterår og vinter 1997 fik jeg lejlighed til her i Soranerbladet at publicere 4 små artikler om Uniformens afskaffelse ved Sorø Akademi først i 70'erne. Det faldt tidsmæssigt sammen med, at det var 25 år siden, at påklædningsreglerne og dermed "uniformen" faldt bort ved skolen.

Jeg har været glad for dette. I næsten 25 år har jeg ikke haft kontakt med miljøet omkring Sorø bortset fra sporadisk og flygtig kontakt til enkelte skolekammerater fra perioden 1970-74 i forbindelse med "jubilmøder" hver 5te år. Men artiklerne i almindelighed og Internettet i særdeleshed har pludselig hvirvlet mig ind i den aldrig svigtende gammelsoranske diskussion om skolen og dens udvikling.

De mange elektroniske breve

Tak for de mange spontane reaktioner over Internet. Det spænder lige fra kommentarer fra soranere, der fik studentereksamen i midten af 30'erne til reaktioner fra de alleryngste. Studenten fra 30'erne fortalte, at sammenlignet med tredivernes tyranni var de af mig beskrevne forhold i 70'erne det rene paradys.

Der var en række kommentarer fra jævnaldrende, der var enige i mine beskrivelser og glædede sig over, at de var blevet indskrevet i den soranske historie. Der var også nogle, der generelt var enige med mig, men synes, jeg var noget hård i min karakteristik af nogle af lærerne. Endelig var der enkelte, der var direkte uenig med mig og ikke kunne genkende det beskrevne, om end de godt kunne huske alle begivenhederne.

Et par enkelte breve har en direkte korrektiv karakter. Dem vil jeg lige nævne:

En af de lidt ældre skrev om begivenhederne ved efterårsferiens afslutning 1969 (cit):

"Angående uniformstvangen så er det en legendarisk episode, at der skulle være afbrændt en uniform på hovedbanen, det skulle i så fald være lang tid før togets afgang. Derimod er det rigtigt, at der var givet besked til pressen om aktionen. Det var aftalt at møde op i civilt tøj efter efterårsferien, og i TV-nyhederne kl. 22 kunne man høre Pedro Biker sige "Nu har demonstrationsbølgen også nået det agtværdige Sorø", hvorefter der var et kort indslag fra hovedbanen.

Dagen efter var vi flere, der mødte op til undervisningen i civilt tøj. Vi fik så besked på, at vi kunne forlade lokalet og først komme tilbage, når vi var reglementeret påklædt. Om eftermiddagen og den efterfølgende dag var der så besøg af den skriven-de presse".

En anden kommentar gik på lukningen af ØMS, hvor jeg har skrevet, at jeg ikke huskede grunden. Kommentaren lød som følgende (cit):

"Angående ØMS så blev den eksisterende lokalitet lukket, fordi Kongskilde Maskinfabrik skulle bruge lokalet, som de gratis havde stillet til rådighed for os. Vi var to, som dengang "bestyrede" ØMS og forsøgte at få andre lokaler. De eneste lokaler, vi kunne få fat på, kostede så mange penge, at vi anså det for økonomisk uansvarligt på baggrund af de to foregående år, at prøve at drive noget videre. Vi forsøgte også at få et lokale af skolen, men det blev afvist, og vi besluttede derfor at lukke ØMS.

Kommentarerne i Soranerbladet

I Soranerbladet 2/98 var der nogle indlæg, som jeg kort vil kommentere:

Til Brockenhus-Schack (S 65)

Du har helt ret i, at der var stor parallelitet mellem det, der foregik på universiteterne

fra 1968 og op til midten af 70'erne. Det var fra studenteroprøret, at vi fik vores inspiration og forbilleder.

Jeg respekterer meget af din beskrivelse, der tager "lærerne i forsvar" og forklarer, at deres reaktion dengang var så forståelig ud fra deres baggrund og forudsætninger. Min pointe med artiklerne var i al sin enkelhed, at mens det i 70'erne var eleverne, der gik foran og forlangte forandringer og pædagogisk udvikling overfor et konservativt lærerkorps, ser det ud, som om det er modsat i dag. Og lad mig pointere, at det er min opfattelse, at det nuværende lærerkorps og ledelse ser ud til at være meget førende - i positiv forstand mht. at gøre Sorø Akademi Skole i stand til at give gymnasiasterne et almindende og fremtidssikret grundlag for videregående og livslang uddannelse.

Til Dickow (lærer) har jeg følgende kommentar

Jeg husker ikke galt. Da vi mødte op på universiteterne i midten af 70'erne, skulle vi bruge programmerbare lommeregnerne i de matematiske baserede redskabsfag, som fx. landmåling, statik og statistik m.v. (til de historisk interesserede kan jeg sige, at jeg købte en Hewlet Packard 25, pris 2.000

kr. i 1975). Brug af regnestokke og logaritmetabeller var helt forældet og dermed også dele af vores teoretiske ballast fra det daværende matematiske gymnasium. Prøv f.ex. at læse Tor Nørretranders "Person på en planet" p. 16. ff. Her er en udmærket redegørelse for den teknologiske udvikling af den digitale regnekapacitet.

Til **Irgens Hansen** (S 30) vil jeg sige, at jeg ikke har lavet historieforfalskning, men tilstræbt det modsatte.

Afrunding

Her til sidst vil jeg gerne sige tak til alle, der har skrevet til mig og tak til Soranerbladets redaktion. Jeg har personlig den oplevelse, at jeg nu er blevet endnu mere glad for min soranske fortid. Vi, der gik på skolen dengang, blev formet og påvirket af den tid, vi var unge. At denne påvirkning skifter over tid, er selvfølgelig og bidrager til at gøre den menneskelige tilværelse spændende og nuanceret. Det interessante og livsbekræftende ved Sorø Akademi er, at med skolens historiske rødder og fællesskabet mellem de soranske generationer, har jeg oplevet, at der er rum til og respekt for disse forskelle.

Esben Munk Sørensen, april 1998.

Skolen i Soer

24.-26. juni afholdes der sommerhøjskole på Sorø Akademi. Det er tredje gang sommerhøjskolen løber af stablen, og intet tyder på, at det ikke vil blive en ny succes for arrangørerne. Man har i år valgt som emne "Det grænseløse". Hvordan kan begrebet grænseoverskridende bruges i en epoke, hvor man stort set har kastet traditioner og ritualer over bord, og hvor der forekommer at være lidet tilbage at gøre op med?? Blandt foredragsholderne vil være Peter Kemp, Leo Tandrup, Bjarke Møller og Monica Papazu. Arrangører er atter i år Sorø Sogns menighedsråd, der står til rådighed med yderligere oplysninger og tilmelding på tlf.: 57 83 26 20

På skattejagt i Stiftelsens gemmer

Steen Jensen er gået på opdagelse i Stiftelsens kælder, hvor oldsager og naturhistoriske samlinger ligger lidt hulter til bulter. Der er fundet nogle flotte og spændende ting frem, og om dem vil Steen Jensen berette i det næste nummer af bladet, hvor vi har mulighed for at sætte farver på ...

Erling Kristensens 60 års fødselsdag

Ved receptionen i festsalen, hvor der blandt mange mennesker var en større delegation fra rektors gamle skole i Vejle, fik formanden ordet og sagde:

Kære Erling

Når gammelsoranere står vagt om deres gamle skole, selv mangfoldige år efter, at de har forladt den, kan det have mangfoldige årsager. En af dem er selvfølgelig skolens historiske perspektiv. En anden de grundlagte venskaber, ofte af livslang holdbarhed. Men en tredje - som naturligt falder i tankerne på en festdag som i dag - er prægning fra et lærerkollegium og dets leder.

I taknemmelig erindring eller på oppositionel baggrund. Forskelligt for de forskellige, fordi ungdommens oplevelser jo varierer med personlighederne både på den ene og den anden side af katederet.

Men med en fortsat interesse, også for skolens nutid. En interesse, som er fastholdt af iagttagelsen af det engagement, du tilføjer vores skole - ja, for sådan opfatter vi den jo, selvom dit virke på stedet nu er længere, end vores blev.

Og hvilket virke. Din imponerende dynamik og personlige satsning på et for en kostskole vel sammensat lærerkollegium. Og din evne til at sikre en fortsat udbygning af de rammer, som er nødvendige for ret udfoldelse på vor skole, både for dens lokale og dens nationale - ja, vel også internationale - placering i et stadigt mere krævende uddannelsessystem.

Erling, ting ta'r jo tid - ofte lang tid - så derfor er din forudseenhed på alle disse områder beundringsværdig. Og selvom man stadig må erindre, at fremtiden tilhører dem, der kommer efter os, så skader det vel næppe, at jordbunden er godt gødet!

At du ikke har haft kikkerten for det blinde øje er vi altså for længst overbevist om. Så der er ingen symbolik i, at Samfundets

gave er en prismekikkert. Men et ønske om, at de fjerne horisonter også kan indfanges i de fristunder, hvor du lader op til det daglige virke.

Hjertelig tillykke ønsker vi dig, både med jubilæum og fødselsdag!

Kineserier

Under kineserpigernes besøg på skolen blev formanden inviteret med til en reception på den kinesiske ambassade i Hellerup. Fmd benyttede lejligheden til at omtale kollegiebyggeriets internationale side - selvfølgelig i det forfængelige håb, at kineserne ville bidrage til samarbejdet med en donation til et kinesisk værelse - Fmd sagde:

KINA-reception 1998-02-24

Mr. First Chairman, dear headmasters from Beijing and Sorø and not at least students from as well nr. 2 Middle School as Sorø Akademi and your relatives.

As chairman of "Soransk Samfund", our former pupils society, I have been granted the opportunity at this occasion to inform you about the newest advantage under creation for pupils from this old school:

A "Domus Sorana" to be built in Copenhagen, housing opportunities for many of the activities initiated among our former pupils.

Framed first and foremost by residences, housing quite a few of our students in their first years under any kind of further education in the capital of Denmark.

In a community pointing not only backwards to the solidarity founded in Sorø. No, pointing towards the future, too, creating an international atmosphere during this important part of the life, open also - as it is planned to be - for exchange students coming from many nations.

This house is really meant to show two faces.

The image of Sorø: Made possible by the generosity from many former pupils - an endeavour, which is not yet finished. But

with 2 mio. kroner collected, we have passed 2/3 of the target and are thus already able to guarantee a result based upon the original plan. Further contributions - from the local community, too, we hope - shall fulfill this aim.

And the international atmosphere: We trust, that foundations and firms with an international outlook will contribute in a similar way, enabling this part of the project to meet the demands. But also, that foreign universities and authorities will find interest in such perspectives for their students in Copenhagen and therefore join our efforts.

They shall be welcome!

Thank you.



Hilsen fra kassereren

Den sidste måned har det været særdeles rart - og travlt - at være kasserer, idet rigtig mange medlemmer har valgt at indbetale deres kontingent straks ved modtagelsen af opkrævningen.

Tak for det!

OBS! OBS!

Medlemmer, der skylder for 1997 og som ikke betaler kontingentet inden 15. juni, vil blive slettet af medlemslisten.

PS!

Fødselsdagslisten udarbejdes nu ved hjælp af den nys oprettede database i kassererens og listeførerens PC'er.

Med 7.926 gl. Soranere indtastet fra årgang 1919-1997 (begge incl.) kan der - til trods for korrekturlæsning og krydscheck - nemt indsnige sig fejl; kartotekskortmetoden var jo ikke ufejlbarlig! Vi beklager evt. fejl, men beder jer om at bære over med os. Vi vil være glade for at modtage korrektioner og i øvrigt alle oplysninger ...

Husk det rigtige postnummer første gang!

Soranerbladets redaktion

Morten Nørgaard

Kongsdalsvej 43

~~4720~~ Vanløse

2720



Jeg kan ikke skrive ...

Dette kunne udmærket stå som overskrift i anledning af Jarl Borgens (S 37) forlagsjubilæum - det var ihvertfald, hvad han hårdnakkethævede, da hans datter opfordrede ham til at skrive firmahistorien.

Og det er selvfølgelig det rene vrøvl - Borgen skriver nemlig aldeles fortræffeligt - flydende og sørgmuntret på én gang og frem for alt uden at forfalde til nogen som helst form for nostalgi: Det forgangne skal visseligen IKKE genopleves, det var FOR præget af angst for at gå ned, angst for gældsfængsel, angst for ikke at slå til. Sådan gik de første 25 år og om de næste kan man læse videre i den fremragende skildring, som Jarl Borgen har givet i sin bog: "Forlæggersnak".

Det er en sjælden kontant beskrivelse af en firmahistorie, hvor forlagsarbejdets vilkår gennemgås minutiøst og hvor samspillet mellem forfattere, forlag og boghandlere blotlægges hudløst. Og over det hele fornemmelsen af stille glæde over at lykkes og ovenikøbet have tid og mulighed for dyrkelse af den atopslugende interesse for kunst - mest den moderne, hvilket har manifesteret sig i valg af bogomslag af allerhøjeste kvalitet. Jeg vil dog benytte lejligheden til at slå et slag for, at forlæggere afskaffer sig et rigeligt lager af idiom-ordbøger. Selv hos Borgen gik det galt, da man oversatte Elisabeth Gilles fremragende bog: "Le crab sur la banquette arriere" ordret. Og siden har givet Rasmus Høyers forsideillustration skylden for det elendige salg af denne helt utroligt flotte skildring af en cancer-patients oplevelser i sygehusverdenen. Hvis oversætteren Albert Wiinblad havde holdt sig til sagen, som bestemt ikke er krabbe, men krebs, ville bogen givetvis være blevet en bestseller.

Men "Forlæggersnak" skal I købe og læse - den er skrevet af en klog mand.

Jarl Borgen. "Forlæggersnak"
Omslag af Per Kirkeby

Den radikale Holberg

Er titlen på en ny bog om baronen, skrevet af Thomas Bredsdorff.

Et ganske spændende værk, hvor Bredsdorffs indgangsvinkel har været først og fremmest Holbergs epistler, hvor han med den sunde fornuft kastede sig over utallige emner. Bredsdorff mener, at Holberg direkte kan kaldes den radikale fornufes fader i Danmark - og dermed afgørende åndelig forudsætning og indlysende forløber for den kulturradikalisme, der med navne som Viggo Hørup og Georg Brandes og ikke mindst Poul Henningsen skulle sætte sig så dybe spor i det 20. århundrede. Selvom Holbergs komedier utvivlsomt er de værker, der har markeret sig stærkest i menigmands bevidsthed, så forekommer det, at hans uforgribelige meninger om børneopdragelse, kønsroller, ånd, religion og politik (foruden alt det andet!) i sig selv kan stå for en værdisætning, hvor især Holbergs sunde fornuft kan fremhæves sideløbende med hans sans for dramatisk morskab.

På bogens omslag står der: "Både munter og inspirerende læsning."

Dette vil jeg fuldt ud tilslutte mig!

Thomas Bredsdorff:

Den radikale Holberg

Rosinante p.backs. 156 sider, 78 kr.

Så har elmesygen krævet sine ofre i Sorø!

Stiftelsen har i det tidlige forår fjernet en del af de meget gamle elmetræer i Filosofgangen. De syge træer udgør en veritabel sikkerhedsrisiko, idet nedfald af større grene i værste fald kan dræbe mennesker, hvis de rammes. Man kunne godt tænke sig, at området ud over Flommen ville blive en kende bart at se på, men dels vil de små træer, der er i forvejen blive stående, dels vil der blive sikret fremvækst af andre arter, bl. a. de ahorn, som er indført af von Langer i 1763. Man kan allerede i dag se de små træer komme op af skovbunden, så det bliver ganske flot om blot et par år!

Hvad de dog siger ...

- Skulle samfundet virkelig gøre en indsats på nødvendigt sted - måske i samarbejde med skolen, måske i spalterne i Soranerbladet - "skulle man indlede en kamp mod mobning. Problemet er selvfølgelig, at nogen kan klare drilleriet, andre ikke, og grænsen mellem drilleri og mobning afhænger også af, hvem offeret er. -"

"En af årsagerne til, at mange gammelsorane-re ikke er medlem af Soransk Samfund, er måske, at skoletiden slet ikke har været så lykkelig endda. Det ligger med andre ord i luften, at skal man være medlem af Soransk Samfund, skal man sidde inde med lyserøde minder. Andet er ikke komme il faut. Hvad angår mig selv: Det var ikke en lykkelig tid. Men det var hverken skolens eller Soransk Samfunds skyld. Jeg var for nylig dernede. Der var is på søen. Hovedbygningen kastede lange skygger over Fratergården. Vi gik en tur i parken. Smukkere rammer for en skole kan ikke tænkes. Jeg tror, at det er skønheden dernede, der forsoner mig med den tid - først og fremmest".

"... Da året i Equador var gået, mente mine forældre - under indflydelse af nogle englændere - at det var vigtigt, at vi fik en uddannelse, og så sendte de alle børnene hjem: Annika til Færøerne og os tre drenge til Sorø Akademi. Det er uden sammenligning det største kulturchok, jeg nogensinde har fået.

At komme fra Færøerne til Equador i Sydamerika, det kunne jeg godt klare, men at komme fra Sydamerika og blive lukket inde i et be- og afgrænset rum - og uden at kunne tale dansk - det var virkelig hårdt!!

For mit liv bagefter har det betydet, at jeg ud over en slipseneurose har forholdt mig til det over for mine egne børn, således at jeg aldrig har kunnet drømme om at sende dem væk. Jeg mener, det er vigtigt at leve sammen i generationer og ikke som i vort tilfælde skære ind i vores tilværelse og plumpe os ned i et helt andet miljø, der

oven i købet var ejendommeligt og helt blottet for følelser ..."

*Egil Hoydal (S 58)
i Samvirke, februar 1998.*

En morsom forening ...

Navnet er "Komiteen til Undersøgelse af hvor Kronprinsen opholdt sig den 2. April 1801". Man beskæftiger sig med andre ord heftigt og indgående med spørgsmål vedrørende Slaget på Reden. Ved mødet sidste år løstes problemet, som går igen i foreningens navn - man kunne påvise, at Kronprinsen havde opholdt sig både på Holmen og i Vestindisk Pakhus - og i år var spørgsmålet: "Var det Willemoes, som den engelske admiral, lord Nelson omtalte så rosende?" To medlemmer advokerede hver sin kandidat: Peter Willemoes havde en stærk meningsfælle i Lars Lindeberg (47), hvorimod en vis Jochum Nicolay Müller advokeredes så stærkt af Arne Stenby (45), at han udråbtes til den kæmper, som lord Nelson havde anbefalet straks udnævntes til admiral!! Bl. a. kunne Stenby påvise, at Müller havde kæmpet en hel time mere end Willemoes - hvilket havde medført, at han toges til fange af englænderne og stedtes for Nelson, der af den grund roste netop Müller. Det mente et flertal af komiteen også, så efter at frokosten var indtaget, besluttede selskabet med overvældende flertal, at det var Müller, som Nelson havde rost. Denne afgørelse har efter sigende ført til tumultagtige optrin blandt Willemoes-tilhængerne landet over.

Kampen fortsættes næste år: "Hvem vandt egentlig Slaget på Reden?"

Kommentarer fra rundspørget

To eksempler på uddybende kommentarer ...

Jeg ved, at der er mange, der ikke har haft en lykkelig tid i Sorø, således to af mine ældre bekendte, der begge har begået selvmord:

Sådan kan livet også være. Derfor kunne Soransk Samfund måske finde en opgave i ikke blot at prise "gamle dage", men også aktivt at medvirke til, at tiderne under og efter opholdet på skolen bliver lykkeligere. Ideen om et soransk kollegium er så vidt jeg kan se et tiltag, der kan tjene dette formål. Studentertiden er for mange vanskelig - man er sårbar, skal først til at finde fodfæste i livet og tager måske nederlag tungere, end man gør senere i livet - og mon ikke de mange, der vil kunne finde vej til et sådant kollegium vil kunne knytte andre venskabsbånd, der strækker sig ud over de grænser, der på skolen blev defineret af årgang og klasse? Alt, hvad jeg har erfaret, tyder på, at man kan finde et fællesskab med gammelsoranere af andre årgange, hvor skolen giver en fælles referenceramme, men hvor indholdet måske er anderledes og tidssvarende ... så længe man ikke ligger under for en tro på, at man nu er tvunget til at tale i forblommede vendinger om den for enhver pris dejlige tid, og alt det andet ikke må komme på bordet ...

Lad mig følge spørgsmålet op med nogle uddybende ord om mit forhold til skoletiden: For mig var det ikke en lykkelig tid på grund af dengang store personlige problemer. I tilgift hertil blev jeg udsat for mobberi, hvilket naturligvis ikke gjorde perioden mindre vanskelig for mig. Ikke desto mindre er det en tid, jeg ikke vil glemme: For det første er Akademiets fysiske rammer paradisiske, for det andet berigede den gamle skole mit sind på mange måder og gav mig først og fremmest et bånd til kulturhistorien, som jeg ikke kunne have fået andetsteds. Jeg har erfaret, at gammelsoranere fra andre årgange end min egen, som

jeg har mødt, har oplevet det samme (omend på en selvstændig måde, selvfølgelig), og det har sat os i stand til at finde et fællesskab, som vi ikke havde i skoletiden. Således mødes jeg regelmæssigt med to andre, af og til med flere som eksempelvis til vores ti-års jubilæumsfest.

Kirken har fået pudset sine kroner!

Og det er ved at være længe siden, de sidst har set Brasso - helt nøjagtigt 43 år siden er det, at de fem store og tre små lysekroner sidst er blevet pudset. De stråler som aldrig før, men det hævdes at være forårsaget af stærkere pærer i kronerne! Og noget er der om det, men man har samtidig kappet en halv meter af ophængene, således at kronerne som helhed er kommet noget højere op i kirkerummet.

Da kirken jo ejes af Stiftelsen, er det også denne, som har betalt halvdelen af beløbet på godt 300.000 kr. for reparation og oppudsning. Den sidste halvdel har menighedsrådet skaffet.

Det er svære sager at bakse med, idet de store kroner vejer ca. 250 kilo stykket i samlet tilstand. De blev derfor taget ned i adskilt tilstand af de elektrikere, som skulle udskifte pærene og lyssystemet. Selve kroppen vejer dog 100 kilo, så gørtlerne har haft gode kræfter!

Gørtlerfaget er som sådan uddøende, idet der kun er 5-6 tilbage her i landet for tiden. Gørtlerfirmaet, som har arbejdet i Sorø, kommer fra Egå ved Aarhus, og i dette firma er der kun én tilbage.

Kirken gennemgås hele tiden, men det vides ikke, hvad det næste bliver, som skal repareres. Der ser ud til at være en lille pudsskade i hvælvingen over orglet, men ingen ved endnu, hvor alvorlig den er.

Apropos den soranske Spitfire:

Først for nylig fik jeg at vide, at Rønhof efter den fantastiske aktion mod det tyske tog med de halvtreds tanks, jeg omtalte, promte fik et lykønskningstelegram fra selveste den øverstkommanderende: Well done! underskrevet Montgomery. Historien melder intet om, at der kom et lignende telegram fra general Gørtz, men det er ret usandsynligt, han var sikkert optaget af at inspicere Frikorps Danmark!

Efter at jeg havde læst Rønhofs bog: "Vi fløj for friheden", syntes det mirakuløst, at han skulle blive en af kun tre overlevende, men efter jeg har læst hans bog, "Det begyndte med fuldriggere" og hørt beretninger om Rønhofs chef Kaj Birksted, virker det mindre mirakuløst. Begge var overordentligt vel udstyrede til at klare sig bedre end andre. Rønhofs skoling på et skoleskib dengang, den hårde disciplin, som kræves på et sejlskib, kræver utrættelig træning, hårdførhed, velindarbejdet samarbejde, kun dette kan afværge katastrofen, der kan være over skibet på et øjeblik, hvis ikke en dygtig og beslutsom leder kan regne med øjeblikkelig indsats af et motiveret mandskab, der nøjagtigt ved, hvad det skal gøre. Denne lektie, og hvad Sorø har kunnet give af ballast med hensyn til sprog og kundskaber, har sikkert gjort Rønhof bedre rustet til at undgå udslettelse end mange andre. Om Birksted, Rønhofs legendariske chef, der overlevede mere end fem hundrede sorties, her jeg fået fortalt, hvordan han inden hvert togt omhyggeligt kontrollerede, at så mange faremomenter, som det overhovedet var muligt at eliminere, var fjernet, endog ved selv at gå ud på startbanerne og opsamle farlige metalstykker. En omhyggelighed, en vilje til at gøre en indsats så perfekt, som det overhovedet var muligt, et livsvigtigt behov, der har hjulpet både ham og Rønhof til at overleve; men også til at blive lempet ud af forsvaret i Danmark senere, hvor generaler, der ikke havde deltaget i krigen, ikke kunne fatte nødvendigheden af denne akuratesse.

Fogh (1941).

Kære redaktør!

Når jeg skriver til dig, skyldes det, at jeg forleden dag blev angrebet af en modbydelig virus, hvis danske navn er "Oprydningssdille".

Under "sygdommen"s forløb dukkede viste foto frem i et album med billeder fra min barn- og ungdom.

Billedet har jeg taget på en skoleudflugt - vist i 1936 - til Vordingborg/Masnedø, hvor vi skulle se byggeriet af Storstrømsbroen, der blev indviet af kong *Christian X* på dennes 65 års fødselsdag den 26. september 1936.

Efter frokosten underholdt "*Fatter*", *O. B.*, lektor, inspektør, kaptajn af reserven, *O. B. Müller* med sang. Billedet er taget, mens han med sin kraftige, velkendte - eller måske snarere berygtede - sangstemme med følelse og megen indlevelse sang "Min Amanda var fra Kjerteminde", hvilket da også tydeligt fremgår af hans ansigtsudtryk.

Almindeligvis læser man kun lyserøde beretninger om skolegangen på Akademiet. Den hyldest ved jeg, at hverken jeg selv eller en del andre kan deltage i. Jeg skal afholde mig fra en nærmere omtale af "*Fatter*" og hans virke på skolen, blot konstatere, at jeg hellere ville have været rekrut under ham, for dem tævede han vel næppe med sin tykke stok, og hvis han nogensinde havde hørt ordet "pædagogik", er jeg sikker



på, at han troede, det drejede sig om en by i Afrika beliggende i nærheden af det sted, hvor Stanley og Livingstone mødtes!!

Det er således ikke af veneration, jeg skriver dette, men måske findes der en enkelt tidligere elev, som ville sætte pris på at se dette kontrafej.

Med venlig hilsen

K. E. Worm Mortensen (R 37)

Kære redacteur!

Gennem en bekendt fik jeg forleden at vide, at jeg ville blive 70 år den 8. maj. Det havde han læst i Soranerbladet, men at adressen var ukendt.

Jeg blev meget benøvet over, at man ikke alene har bevaret mit navn, men at man oven i købet havde opsporet, at jeg var ingeniør. Og hvis det har nogen som helst interesse, kan jeg meddele, at jeg bor **Tousparken 13, 8230 Åbyhøj.**

Og så gik tankerne tilbage til Sorø-tiden, for selv om jeg kun gik der ét år, 1940-41, så fylder Akademiet meget i mit liv. Jeg er født og opvokset på Frederiksberg ved Sorø, og søen, skovene og ikke mindst Akademiet var en stor del af tilværelsen for os drenge.

Min tid på Akademiet blev som sagt kort, idet min far fik en større stilling som kæmner for Sundby-Hvorup kommune ved Nørresundby. Akademiet, rektor Raaschou, sørgede rent administrativt for, at jeg kunne fortsætte i 2. mellem på Aalborg Katedral-skole.

Efter et rigt og privilegeret liv som ingeniør med rejser over det meste af verden, nyder jeg nu en stille tilværelse som folkepensionist.

Jeg vedlægger et par sider fra mine erindringer om tilværelsen på den gamle skole. Sådant som den fæstnede sig i en 13-års drengs hukommelse.

Med venlig hilsen

Bent Holten Hansen.

*) Disse erindringsbilleder vil blive bragt ved en senere lejlighed.

Red.



Obersten overrasket med hæder

Chefen for Hærens Officersskole, Oberst N.O. Jensen (S 61) er blevet benådet med kommandørkorset af Dannebrogordenen. Og det gik ikke stille af, men optakten kunne virke dramatisk, idet ingen havde fortalt N.O., hvad der skulle ske, da man snedigt havde arrangeret et møde, hvor obersten skulle deltage. Bag de lukkede døre opdagede N.O. ikke, at slottets personale, der var orienteret i forvejen, samledes i Ridder-salen.

Da alle var kommet på plads, blev obersten afhentet af sin sekretær, der ret utvetydigt lod skinne igennem, at der var noget alvorligt under opsejling! Da obersten åbnede døren til salen og så personalet samlet omkring chefen for Hærens Operative Kommando, general Grüner, var han selv ikke i tvivl om alvoren i situationen. Overraskelsen var derfor total, da generalen udelukkende var kommet for at overrække den fine orden!

Oberst N.O. Jensen har været chef for skolen siden 1995 og har opnået en høj grad af popularitet hos såvel personale som elever.



Axel Rosen har en god idé:

Der er ikke ret mange, som har benyttet sig af muligheden for at navngive et værelse på det påtænkte kollegium. Dette skyldes givetvis, at prisen nok er en anelse høj for slig dåbsvirksomhed - 150.000 kr.

Det foreslås derfor, at der etableres en mindstepris på 10.000 kr. pr. andel, og at beløbet nedsættes til 100.000 kr. Det virker da umiddelbart mere overkommeligt og skulle måske ikke spille den større rolle for totalindsamlingen, idet det da må være bedre at få mange små beløb hjem end slet ingen store!!

Det er indlysende rigtigt, og boligfonden har tage den gode idé til sig, som om det var dens egen! Altså, betal sammen med dine klassekammerater op til 100.000 og bestem værelsets navn!!

Sorø Båd fart starter sin anden sæson

1. maj sejler bådfarten igen med "Lille Claus" og der er nu kommet et ekstra stoppested til, idet Stiftelsen har givet lov til at opføre en anløbsplads for enden af Søgade. Herved får bådfarten en "bynær" forbindelse, som man ser meget frem til. Båden har fået en større overdækning, så man kan sidde tørt - om end ikke varmt, hvis sommeren skulle finde på at vise sig fra sin kølige og våde side. Overdækningen gav ivotrigt anledning til Sorø Avis' aprilspøg, idet avisen i år havde placeret en Storebæltsfærge i søen! Sidste år havde man som bekendt et billede, der viste søen uden vand, så det spøgefulde blad holder sig til det våde element!

Runde fødselsdage i juni måned 1998

1. Frimærkehandler Adam Frederik Boserup (f. 38, R 55). SKA: 1105 North Flower Street, Apt. 16, Santa Ana, USA.
4. Repræsentant Niels-Bent Schermann Jacobsen (f. 38, R 55). SKA: Birkedalsvej 5, 3500 Værløse.
4. Fhv. rektor Ejnar Sneskov (f. 13, S 31), Valkendorfsvej 9, 5700 Svendborg.
4. Overforvalter Gert de Place (f. 28, R 45), Nyhøjsvej 20, 2630 Tåstrup.
6. Jan Arne Zimsen (f. 48, A 62). UKA.
9. Overlæge Flemming Borch-Jensen (f. 28, S 47), Grønnevænget 20, Thurø, 5700 Svendborg.
9. Civiling. Licentiat (Ph.D.) Sven-Erik Gryning (f. 48, S 67). SKA: Haraldsborgvej 120, 4000 Roskilde.
9. Kaptajn Dan Vind Venslev (f. 23, A 37), Stengade 81 B, 3000 Helsingør.
10. Eksp.sekr. Arne Blume (f. 23, S 41), Åparken 5, 2605 Brøndby.
10. Kontorchef Johan Hjarup (f. 23, S 42), c/o P. Jensen, Kleinsgade 3, 2., 0004, 1633 København V.
10. Forsikringsdirektør Carl Højbjerg Frederiksen (f. 28, R 46), 1007, King, Drive, El Cerrito, Californien, USA.
12. Bager Preben Pilemann (f. 18, A 34), Thiesensallé 15, 4220 Korsør.
14. Peter Axelsen (f. 38, R 55), Hvidovre Strandvej 183, 2650 Hvidovre.
15. Læge Jørgen Loller (f. 28, S 47), Lillevangsparken 19, 4200 Slagelse.
15. Advokat, gen.konsul (Luxembourg) Ole Olsen (f. 28, S 47), Parkvænget 13, 2920 Charlottenlund.
15. Forfatter, mag.art. Bjørn Poulsen (f. 18, S 37), Viggo Rothes Vej 7 A, 2920 Charlottenlund.
16. Kunstmaler Einar Mogensen (f. 13, A 28), Kronprinsensvej 12, 2000 Frederiksberg.
16. Dr. agro. Christian Stapel (f. 03, R 19), Ulrikkenborg Plads 1, 3.tv., 2800 Lyngby.
18. Handelschef Arne Hansen (f. 18, R 35), Holma Hodda, Nørresand 16, 3760 Gudhjem.
18. Civilingeniør Christian Mourier (f. 18, S 36), Rødbjerggård, Havreholmvej 21 A, 3100 Hornbæk.
18. Mag.art. Niels Toftegaard Sterum (f. 38, S56), Vestervang 19, 8000 Århus C.
19. Kasserer Kai Roy Frandsen (f. 03, S 21), Samsøgade 2, 2100 København Ø.
19. Systemingeniør Magnus Stallknecht (f. 38, S 57), Fuglesangsvej 23, 3460 Birkerød.
21. Michael Segelcke (f. 08, A 21), "Alsacia", Ave. Xavier de Almeida 148, Anapolis, Go., Brasilien.
22. Trafikflyver Torben Wielandt (f. 38, S 57), Søvang 28, 2970 Hørsholm.
23. Anne-Marie Corell Jørgensen (f. 48, S 68). UKA.
24. Kjeld Winstrup Olesen (f. 48, S 68). UKA.
25. Tandlæge Niels Steen Jensen (f. 38, S 56), Peter Dams Vej 34, 4180 Sorø.
26. Maskining. Finn Ejlersen (f. 38, R 55), Kajakvej 3, 4040 Jyllinge.
26. Inspektør Jens Tudvad (f. 48, S 67), Keldskovvej 11, Bruntofte, 4800 Nykøbing F.

27. Overlæge Ebbe Arnfred (f. 28, A 42), Strandvejen 258, 2942 Skodsborg.
29. Fru Else Hovman f. Andrup (f. 28, S 46), Øster Farimagsgade 87, 2100 København Ø.
29. Lægeseekretær Kirsten Margrethe Nielsen, f. Larsen (f. 48, S 68), Enggården, Skellerupvej 9, 8420 Knebel.
23. Fhv. gårdejer Jakob Kejlskov Jørgensen (f. 13, R 29), Poppelvej 1, 4060 Kirke Såby.
23. Lektor, cand. mag. Bent Kisbye-Hansen (f. 28, S 46), Teglbacken 67, 8270 Højbjerg.
23. Regnskabschef, cand. merc. H. Birger Mitens (f. 23, S 41), Kastelsvej 21 A, 3. tv., 2100 København Ø.
23. Vicedirektør Eigil J. Waagstein (f. 48, S 67), N. Jespersens Vej 10, 2.th., 2000 Frederiksberg.

Runde fødselsdage i juli 1998

1. Cand.jur. Gunnar Feldman (f. 28, R 44), J. F. Kriegersvej 5 C, 2100 København Ø.
7. Birgit Gergholt Jannic, f. Buhl (f. 48, S 68), 17 Rue de Lavel, F-75015 Paris, Frankrig.
9. Amanuensis Johannes Olsen (f. 23, S 42), Sofienlundsvägen 24 C, S-21452 Malmö, Sverige.
10. Operasanger Claus Nørby (f. 38, R 56), Carit Etlarsvej 9, 1814 Frederiksberg C.
12. Overlæge Ole Bernt Suhr (f. 48, S 68), Ufuldstændig adresse, Umeå, Sverige.
13. Marius Lasse Hartz (f. 48, A 66), Lærkevej 51, 8400 Ebeltoft.
14. Civiling. Erik Schønfeltdt (f. 23, S 42), Viekær 31, Trørød, 2950 Vedbæk.
15. Autoelektriker, afd. leder Hans Elle-mose Henriksen (f. 48, R 65), Priorgade 5, 4180 Sorø.
17. Kleinsmed, ingeniør Torben Gerdes Wegge (f. 48, S 68). UKA.
18. Direktør Vilhelm Heilmann (f. 08, R 24), Skovshovedvej 23 B, 2920 Charlottenlund.
20. Lektor, civilingeniør Helle Algreen-Ussing, f. Regnar Petersen (f. 38, S 56), Solbjergvej 95, Øster Hurup, 9560 Hadsund.
20. Bibliotekar Søren Hansen (f. 38, S 57), Juni Allé 90, 2730 Herlev.
22. Regnskabschef, cand. merc. John Lund (f. 48, A 67), Vesterbrogade 69, 4.th., 1620 København V.
23. Skibsreder H. Sonne Jacobsen (f. 13, S 32), Sibeliussgatan 11 A-9, SF-00250 Helsingfors, Finland.
25. Prof., dr. jur. Peter Germer (f. 38, A 54), Rygårds Allé 44, 2900 Hellerup.
25. Grosserer Knud Erik Johan Pilemann (f. 23, R 40), Svinholtvej, 7100 Vejle.
26. Dommer Erik Bruun de Neergaard (f. 18, S 36), Blegdalsparken 59, 1.tv., 9000 Aalborg.
26. Amsarkitekt Jørgen Ellinger (f. 28, S 47), Rørbæk Mark, 7324 Thyregod.
26. Viceskoleinspektør Erik Juhl (f. 18, S 37), Grøndals Parkvej 22, 3.mf., 2720 Vanløse.
27. Kunstmalers Knud Arne Johannesen (f. 08, R 24), Gøngehusvej 250, 2950 Vedbæk.
28. Møbelhandler Georg Bjødstrup Jensen (f. 18, A 33), Kirkevænget 6, Pedersborg, 4180 Sorø.
28. Museumsinspektør, mag. art. Jan Francis Stubbe Østergaard (f. 48, S 67), Fugleøjevej 8, 3670 Veksø.
31. Lærer Flemming P. du Jardin Nielsen (f. 38, S 57), Parnasvej 36, 4180 Sorø





MINDEORD

Otto Rasmussen, akademilæge 1945-1978, er død, 82 år gammel.

Årgang efter årgang af akademister vil mindes dr. Rasmussen som en stor personlighed, som med sin venlighed, hjælpsomhed og evne til at skabe god stemning omkring sig kunne løse mange problemer, næsten før de opstod. Fagligt var han velbevandret, og han havde en sikker fornemmelse for, når tingene var ved at udvikle sig i forkert retning.

Dr. Rasmussen havde stor forståelse for elever med paramedicinske tilstande som skoletræthed, hjemve eller blot "ked af det". En god snak eller måske nogle dage på Akademisygehuset har hjulpet mange alumnere over en periode, hvor det hele var dumt. Kostskolelivet formede sig nu ikke altid så muntert, når man var kommet hjemmefra som 11-årig. På Akademisygehuset havde dr. Rasmussen til 1947 sygeplejerske frøken Clausen og herefter sygeplejerske frøken Halskov som dygtige og forstående medarbejdere ligeledes med fin fornemmelse for kostskolens mange specielle problemer.

Dr. Rasmussen brændte for Akademiet og kom med glæde til Akademiets fester sammen med sin hustru, fru Inger. Han havde den glæde, at alle tre børn, Gitte, Karen og Søren blev studenter herfra.

Hans Trojel (S 52).

Per Martens skriver mindeord over Johannes Jørgensen:

“Jeg besøgte min gamle lærer Johs. Jørgensen i Frederikshavn for kort tid siden, det var en interessant oplevelse. Han havde mistet synet, men trods dette kunne han genkende mig! Jeg havde ham i sin tid både på Vænget og som lærer i gymnastik og dans og - så vidt jeg erindrer - i dansk. Han begyndte som gymnastikassistent i Sorø i 1921, blev adjunkt i 1927, lektor i 1943 - og forlod så skolen for at blive rektor i Ribe, hvor han efter 10 år rejste videre til rektorstillingen ved Efterslægtsselskabets skole i København indtil sin pensionering. Sine sidste år tilbragte han i Frederikshavn, hvor han endnu havde kræfter til at undervise elever i HF. Han var en dejlig lærer og et rart menneske - “

Gudmund Magnussen (S 26) In Memoriam

Gudmund var klassekammerat med min bror Poul Schrøder, og jeg lærte Gudmund at kende, når han besøgte mit hjem i Sorø. Gudmund og Poul valgte begge efter studentereksamen at læse til læge, og de terpede sammen anatomi etc. under studiet. Poul blev imidlertid under studiet smittet af tuberkulose og døde i 1933, samme år som Gudmund og hans hold blev færdige som læger. Gudmund skrev nekrolog for Poul, og da jeg senere i livet atter har mødt Gudmund, er det min baggrund for at skrive til Soranerbladet.

Gudmund forsvarede i 1944 sin disputats om søvnfunktionen og blev i 1950'erne overlæge på Oringe i Vordingborg og gennemførte der mange forbedringer for patienterne. Herfra blev han overlæge ved det psykiatriske hospital Nordvang i Glostrup, hvor han virkede i 16 år. Han fik især ry for sit arbejde for at skaffe ældre patienter en meningsfuld tilværelse og fik tidligt ansat en geronto-psykiatrisk hjemmesygeplejerske, som besøgte de gamle før og efter indlæggelsen.

Han skrev håndbogen "De Ældres Sind og Sindslidelser", som udkom i flere oplag og blev oversat til flere sprog.

Gudmund var aktiv som formand for Danske Psykiateres Organisation, i Dansk Psykiatrisk Selskab og blev senere tilsynsførende ved Ensomme Gamles Værns plejehjem i Nivå.

Gudmund har gennem sit virke givet et væsentligt bidrag til udviklingen af dansk psykiatri.

Per Schrøder (S 36).

MINDEORD

Oldfrue Olga Mortensen

Fru Olga Mortensen er død den 17. marts 1998.

Olga Mortensen kom til Sorø den 1. oktober 1952 som afløser for frk. Thiele, der indtil da var oldfrue på Sorø Akademis vaskeri. Olga Mortensen fortsatte arbejdet på vaskeriet, der også omfattede vedligeholdelse af tøj og blev desuden knyttet til "det nye alumnat" som tilsynsførende med rengøringen dér. Samtidig havde hun også en tid tilsyn med rengøringen på Vænget.

Da Olga Mortensen kom til Sorø, havde hun bag sig en periode som oldfrue på et hotel i Hellebæk.

Hun var født i Herlufmagle, men kom til at gå i skole i Jægerspris, der, som hun selv sagde det, gav hende en streng opvækst.

En stærk rystelse oplevede hun efter første verdenskrig, da hun under den spanske syge mistede sin mor. Hun kom aldrig rigtig over denne dybe sjælesorg.

For fru Olga Mortensen var rengøringen på alumnatet og opsynet med tøj ikke blot et job, hun skulle sørge for at få udført ved hjælp af sine medarbejdere; det var et led i hendes bestræbelser på at skabe gode, sunde og lykkelige omgivelser for de drenge, for hvem huset var et hjem. Hun slap aldrig disse drenge af syne, og hendes øjne lyste aldrig klarere, end når en dreng spontant og uforvarende udtrykte sin beundring for de pragtfulde Hibiscus, hun med så megen omhu lod vokse op og trives foran alumnatets store vinduer mod øst. Så vidste hun, at hendes plan med at skabe hjemlige forhold for drengene på alumnatet var lykkedes.

Olga Mortensen tog afsked fra Sorø Akademis Skole i august 1978. Hun blev boende i Priorgade i Sorø en tid, men det var hendes ønske at bosætte sig i Jylland, fordi hendes søn var bosiddende der (datteren Else Tang Liggon bor i USA).

Hun fandt da også snart en lejlighed i Nykøbing Mors. Men svaghed og sygdom begyndte ret hurtigt at gøre sig gældende.

I slutningen af sidste år måtte fru Olga Mortensen en tid lade sig indlægge på Nykøbing Sygehus. Men næppe var dette sygehusophold overstået, før fru Mortensen måtte ty til hjælp igen og denne gang på et plejehjem i Sejerslev på Mors.

Desværre blev det ikke bedre hverken med helbredet eller med kræfterne. Derfor blev fru Mortensen i december sidste år overflyttet til plejehjemmet "Pyramiden" i Erslev. Hun kunne ikke klare sig alene længere og måtte opgive at komme tilbage til sin egen lejlighed.

Det var en stor sorg for fru Olga Mortensen.

Midt i marts i år kom så døden.

Jeg ved, at der er mangan gammel dreng, der i tanken vil sende hende en tak for alt det, hun gjorde for drengene i den tid, alumnatet var deres hjem.

Æret være fru Olga Mortensens minde.

Jan Wiuf.

Soranske dødsfald:

HANS JØRGEN FRANDBEN (24)
21. januar 1909 - 19. februar 1998

OLGA MORTENSEN, oldfrue
6. juli 1910 - 17. marts 1998

PETER JOHANNES JØRGENSEN,
lærer 1921- 1947
2. november 1901 - 30. marts 1998

HANS CHRISTIAN LØPPENTHIN (S 48)
18. juni 1929 - 3. april 1998

OTTO RASMUSSEN,
akademilæge 1945 - 79
8. december 1915 - 27. februar 1998

OTTO HAASE (32)
18. juli 1918 - december 1997

**Deadline
næste nr.**

Den 25. maj 1998.

Medlemskontingent

er på sidste generalforsamling fastsat til:

1. For dimittend-året, kr. 0,-
2. I de 6 år, der følger efter pkt. 1, kr. 150,-
3. Derefter ordinært årskontingent kr. 265,-
4. Fra det fyldte 67. år dog kun 165,-

Soransk Samfund, kasserer Kontingent/bidrag

Arne Krog	SOR-Data
Ellehaven 9	Soransk Samfund
2950 Vedbæk	Ellehaven 9
Tlf. 45 89 27 13 (12-13)	2950 Vedbæk
Giro 400-1710	Giro 327-1307

SORANSK SAMFUND

Formand, Civ.ing. Henning Molin
Ellebuen 12, 2950 Vedbæk
Telefon og fax 45 89 23 23

Internet

<http://www.soranskssamfund.dk>
Redaktør: Jonas Giersing
Søndre Fasanvej 29, 1.tv.
2000 Frederiksberg
E-mail: jonas@giersing.dk

Biografier, årsfest

Bodil Wille Boisen, Tersløsegaard,
Holbergsvej 101E, 4293 Dianalund
Tlf. og fax 58 28 64 09

SORANERBLADET, redaktion

Morten Nørgaard
Kongsdalvej 43, 2720 Vanløse
Tlf. 38 79 13 37 (bedst 17-19)
Fax +45 38 71 72 63

SORANERBLADET, administration

Kassereren Arne Krog,
Ellehaven 9, 2950 Vedbæk
Tlf. 45 89 27 13

Betaling af kontingent

1. Alle medlemmer får i løbet af årets første kvartal tilsendt et girokort fra Samfundet. Beløbet skal være Samfundet i hænde senest 3 måneder efter modtagelsen af girokortet.
2. Medlemmer, der bor uden for Danmark, anmodes om, ved fremsendelse af beløb i check til Samfundet, at anvende en check, trukket på et dansk pengeinstitut. Herved kan Samfundet spare et stort vekselgebyr.
Husk altid at anføre medlemsnummer.

Adresseændring

1. Medlemmer, der bor i Danmark, skal meddele adresseændringen til det lokale postkontor. Samfundet får derved automatisk besked.
2. Medlemmer, der bor eller bosætter sig uden for Danmark, skal meddele adresseændringen direkte til kassereren.
Husk altid at anføre medlemsnummer.

Medlemsnummer

Medlemsnr. fremgår af girokort/medlemskort og af adresseringen (kun Danmark) bag på bladet. Det er det 4-cifrede tal øverst til højre i adresseringen. Det 5-cifrede tal (02079) til venstre er Soranerbladets distributionsnummer i Danmark.
Husk venligst altid, ved alle forhold omkring medlemskab, at give oplysning om medlemsnummeret. Det letter Samfundets arbejde.

Sorø Bogtrykkeri ApS

Alleen 9, 4180 Sorø
Tlf. 57 83 05 75 - fax 57 83 51 75

ISSN 0930-1340

Adresseændringer og re-
klamationer rettes i Skan-
dinavien til det lokale
postkontor.

02079 KHC 1160 000
Rolf Hardy Christensen
Violinvej 32, st.
2730 Herlev 2730 o 16/16 1

0000640

Indhent tilbud på

Person-, Last-, Varevogne



Ringsted	Slagelse	Holbæk	Nykøbing Sj.	Nykøbing F.	Næstved
Bragesvej 9	Elmedalsvej 1	Hovedvej 4	Autogården	Agrovej 2	Transportbuen
57 61 33 55	58 53 33 75	58 43 41 22	59 91 11 22	54 82 84 66	55 77 56 46

VI KØBER

KOSTBARE BØGER OG BOGSAMLINGER
TILBUD GIVES
NORDENS ÆLDSTE ANTIKVARIAT

LYNGE & SØN A/S

SILKEGADE 11, 1113 KØBENHAVN K.

TLF. 33 15 53 35

Stiftelsen
Sorø Akademi



Telf. 57 82 01 35



Datidens charme,
nutidens boligkomfort med ..

FROVIN dannebrogsvinduer
FROVIN palævinduer
FROVIN koblede vinduer og døre

frovin
vinduer og døre



Ellemosevej 5A
Ugerløse
DK-4400 Kalundborg
Tlf. 53 50 41 41
Telefax 53 50 40 21