



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SORANER-

bladet

MÅNEDSSKRIFT FOR SORANSK SAMFUND
ÅRGANG 86 NR. 5

AUGUST 2001



Billedtekst: Se side 2.

Soranerfrokosterne

Hver månedens første torsdag kl. 12.00 mødes vi i Soranernes hus!

Ansvarlige madsvend for resten af året er:

Børge Vendelbo Andersen (R 50)

tf. 38 89 00 75 , mobil 23 64 11 65

Der er kommet god gang i frokosterne igen. Efter en lidt sløv periode ser det ud til, at vi i det nye hus har fundet en rytme, som tiltaler de fleste. Samtidig er der nu flere og flere, der har fundet ud af, at det er en god ide at samles flere fra samme årgang til et fælles møde over en bid brød og en masse snak.

Fra september til november vil vi holde frokosterne som annonceret. I december vil vi nok forsøge at slå 3 fester sammen, nemlig den traditionelle julefest, Holbergs fødselsdag og endelig soraner-frokosten.

Og husk så lige på, at madsvenden har til opgave at modtage tilmeldinger og sørge for mad, men han kan udskrive et varierende antal hjælpere til at møde op 1 times tid før og blive det samme efter for at få bragt Hauerslevsalen tilbage i den stand, hvor vi forefandt den!

Dette er dog overordentlig hyggeligt og ikke præget af hoveri, men kun til understregning af, at vi vil holde prisen nede på en flad 100 kr.-seddel. Foreløbig ser det ud til at holde i forhold til prognosen, så lad dig ikke afskrække, men udfordre til at komme til stede.

Der kan være 50 i salen (for brandvæsenet) - vi har foreløbig været fra 14-15 op til en lille snes stykker, så der er plads endnu til dig og dine holdkammerater! Men tilmeld dig senest dagen før!

Forsiden viser en akvarel af rektorgården set fra en sjælden synsvinkel. Billedet er udført af fru Gjertrud Bojesen, født Frich, g.m.Ernst Frederik Christian Bojesen, der afløste Wilster som lærer i 1843. Soranerbladet vil senere bringe en artikel om denne fremragende pædagog og leder.

Akvarellen er blevet til før 1870, hvor kirken forsynes med sin rytter.

Billedet ejes af Bent Th. Hansen (R56), som har fået det af sin mor, der på sin side har arvet det fra sine bedsteforældre, som modtog det som gave til deres sølvbryllup 25. oktober 1881.

Den cirkulære passe-par-tout er udført i stukket mahogni efter den tids skik.

VI KØBER

KOSTBARE BØGER OG BOGSAMLINGER
TILBUD GIVES
NORDENS ÆLDSTE ANTIKVARIAT

LYNGE & SØN A/S

SILKEGADE 11 · 1113 KØBENHAVN K.
TLF. 33 15 53 35

Stiftelsen
Sorø Akademi



Telf. 57 82 01 35



C.W. 1898
Academia Sorana

efter tegning af Christian Tom-Petersen

SORANER-BLADET

AUGUST 2001 86. ÅRGANG NUMMER 5.

Noget om at løfte i flok ...

Når man taler med medlemmerne om Soransk Samfunds betydning for den enkelte, hører man oftest sige, at Samfundets - læs formandens - indsats for byggeri af Soranernes Hus med kollegium og plads til mange af samfundets mere selskabelige aktiviteter for al fremtid vil stå som det ypperste, en bestyrelse og dens formand kan frembringe i deres regeringsperiode. Og det er sandt, men samtidig kun en del af det arbejde, der er gjort i de snart 3 perioder, som er forløbet til næste generalforsamling.

Allerede fra den første periode stod det klart, at der måtte rationaliseres grundigt i de fleste arbejdsgange, fordi der næppe ville blive tid til meget andet end planlægning og udførelse af byggeri, hvis der ikke blev effektiviseret godt og grundigt. Dette indebærer bl. a. udarbejdelse af en proceduremappe, hvor hver enkelt af samfundets gøremål omhyggeligt beskrives i alle ender og kanter, således at enhver vil kunne udføre den pågældende funktion perfekt ved blot slavisk at føle recepten i mappen. Uanset om det er årsfest eller batøk. Uanset hvilken gren af foreningslivet der berøres.

Samtidig ændredes den elektroniske

arkivføring og regnskaber, og mulighederne i den moderne datahåndtering blev på dette område udnyttet fuldt ud.

På bladfronten er dette endnu ikke slået helt igennem, således at redaktøren både sætter og ombyrder og blot afleverer en CD til den endelige trykning.

Det var dog ikke blot for at få tid til at koncentrere sig om byggeriet, alle disse tiltag blev iværksat. En anden meget vigtig faktor var ønsket om at kunne gennemføre et generationsskifte så smertefrit som muligt. Et sådant skift ligger ikke så langt ud i fremtiden, som man kunne håbe. Fmd. og kasserer nærmer sig stærkt 75-års alderen.

Redaktørens helbred er i en kritisk fase for så vidt angår hans forlighed. Der kan derfor snart opstå behov for et skifte, som altså ikke vil blive vanskeligt i den forstand, at nye folk skal begynde forfra, men tværtimod vil kunne gå glidende ind i samarbejdet efter proceduremappens anvisninger. Basen er klar, hvorpå de vil kunne opbygge nye ændringer og tiltag, hvis de har overskud til det.

Der behøver derfor ikke succes og klages over, at det nok vil blive umuligt at fin-

de en ny formand eller bestyrelse, fordi ingen vil vove at lade sig opstille på basis af alt det, der er sket i de sidste 6 år.

Ingen vil nogensinde kunne finde så megen energi eller arbejdsevne, som er lagt for dagen i Molins regeringstid o.s.v., o.s.v. Det skulle altså heller ikke være nødvendigt! Ja, man kan vel endda sige, at vi godt kan bruge en art åndelig konsolideringsperiode oven på alt det, som er gennemført. Og skulle man komme til at kede sig, så er der såmænd mange områder, hvor en indsats godt kunne behøves. Men i det store og hele ligger meget på plads.

Bladets struktur og især tilblivelsesprocessen kan rationaliseres - hvem siger, at redaktøren skal skrive spidsartikel til hvert nummer, mon ikke både læsere og blad ville være bedre tjent med, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer på skift begik lederen?

Eller at man bad forskellige medlemmer om deres syn på Samfundet udtrykt i en leder? Hvorfor har redaktøren ikke forlængst ladet sportsbegivenhederne dække af de arrangerende? (Så skulle man da ihvertfald ikke sidde og vente i månedsvis på at få at vide, hvem der vandt golf-turneringen!!)

Man kan blive ved og ved, og svaret er egentlig ganske ligetil: Det er fordi kommunikation ER vanskelig. Og det tager tid. Men én ting er uomstødelig vist: Jo før man kommer i gang, jo mindre presset er man, NÅR det bliver nødvendigt og akut.

Dette statusforsøg skal ikke være en jeremiade, men det modsatte, som for at forstås ret skal opfattes som en glæde over, at ting kan blive bedre, arbejdsbyrden mindre for den enkelte og - ikke mindst - samvittigheden bedre, når man får taget fat i tide!

Dimissionstalen i Sorø Kirke fredag den 22. juni 2001

v/ Rektor Erling Kristensen.

Kære studenter.

Da jeg sad og tænkte over, hvad jeg ville sige til jer her i dag. I, der er den første studenterårgang i det nye årtusinde, så tænkte jeg på, at jeg selv kommer til at stå her som 40 års studenterjubilær og forresten som næsten 30 års rektor-jubilær. Så tænkte jeg: Kan jeg overhovedet sige noget til jer, som I vil synes vedkommer jer. Jeg kom hurtigt frem til, at det kunne jeg i høj grad, så nu skal I bare høre godt efter et kvarters tid.

Man har det jo med at klistre tillægsord på de skiftende ungdomsgenerationer. Det gjaldt også min egen fra slutningen af 50'erne. Den blev kaldt den "tavs generation", fordi den ikke viste større selvstændig interesse for samfundsspørgsmål og ikke tog del i den offentlige debat.

Jeres generation, de 18 - 28 årige, har fået tillægsord klistret på jer som: Selvpøtagede, overfladiske, forkælede. Tillægsor-



En lidt mere særpræget hovedbeklædning - individualiteten fejrer sande triumfer!

dene er mange, nuancerne få. Men ingen anden generation har været genstand for så megen opmærksomhed, så mange analyser og så mange markedsføringsstrategier som jeres. Alligevel tyder meget på, at I også tilhører den misforståede generation, for sidste år kunne jeg fx her sige, at vi ældre her i 2-3 år har gået og undret os over, at jeres generation også af jeres egne er blevet karakteriseret som egoistisk og usolidarisk (vi undrede os, vi kendte jer jo).

Og så så vi resultatet af en stor undersøgelse af jeres generation, der viser holdninger, der både er præget af sociale og individualistiske værdier. Jeres generation er blevet karakteriseret som "solidariske individualister". I viser nemlig på en gang solidaritet og stræber efter personlig udvikling.

Og så kom fornylig en ny meget bred undersøgelse af unges syn på arbejdsmarkedet, som igen viser, at jeres generation er langt mere social og langt mindre egoistisk end sit rygte. Det sociale fællesskab og gode kolleger vil for jer veje tungere end alt andet på arbejdspladsen.

Den undersøgelse landede tungt på de danske personalecheferes skriveborde.

I er heldige, at I tilhører en ombejlet generation - der er jo ikke så mange af jer.

Undersøgelser på det sidste har vist, at danske virksomheder er i fuld gang med at omstille sig til kravene fra de nye ungdomsårgange. I, der i de kommende år gør jeres entre på arbejdsmarkedet, vil blive mødt med en bred vifte af individuelle udviklingsordninger, fleksible arbejdstider og store muligheder for at få selvstændig indflydelse og personligt ansvar. Og I kan se frem til arbejdsdage, som ikke er styret af chefer eller rutiner, men af projekter, som løses i små tværfaglige grupper af medarbejdere med vidt forskellige profiler.

Det viser sig, at I og andre lidt ældre unge i 20'erne på en række punkter gør op med og afviser den personalepolitik og de rekrutteringsstrategier, som arbejdsgiverne indtil nu har udtænkt i deres forsøg på at tiltrække jer.

Der er ingen tvivl om, at i betragtning af, at I er en ombejlet generation vil arbejdsgiv-



Rektor overrækker eksamensbevis til den flottest klædte studine.

verne tage jer alvorligt. Det betyder, at arbejdsmarkedet vil være på vej mod radikalt nye tider. De unge, har det vist sig, er parate til at gøre op med ikke alene almindelige organisationsformer, gængs karrieretænkning og ledelsesfilosofi. På en række punkter udfordrer de selve virksomhedsbegrebet - den måde, danske arbejdsgivere organiserer, kommunikerer og profilerer sig på. For nutidens unge betyder virksomhedens image forsvindende lidt. Forfremmelser og stillingsbetegnelser opfattes tilsyneladende som ligegyldig staffage. Og lønnens størrelse er ikke nødvendigvis der hvor prestigen hentes.

Afgørende er det imidlertid, om virksomheden kan skabe et miljø, der stimulerer, udfordrer og udvikler den enkelte medarbejder.

Arbejdspladsen skal være medarbejderens personlige væksthushus. Alt andet kommer - højest - i anden række.

Den unge medarbejder kræver at få mulighed for at udfolde og udvikle sine talen-

ter - i nært samspil med gode og søde kolleger og engagerede chefer. Hvis arbejdsgiverne skal kunne tiltrække fremtidens arbejdskraft skal de forstå, at de unge sender signalet: den attraktive virksomhed findes ikke. Det gør kun den attraktive arbejdsplads - det attraktive nærmiljø.

Meget tyder på at de unge er godt på vej til at gøre sig fri af de systemer, som bedsteforældre og oldeforældre har brugt deres arbejds- og fagforeningsliv på at bygge op. Og som deres forældre - både mødre og fædre har brugt som afsæt for en målrettet selvrealisering gennem karrieren.

Men nu skal arbejdsgiverne også spise brød til.

Der er i de fleste virksomheder en øvre grænse for, hvor meget man kan forkæle en enkelt arbejdsgruppe uden at gøre de andre medarbejdere forundrede og bitre.

Der er mange der mener, at nogle arbejdsgivere er faldet på halen for de unge. "Det grå guld" - altså de ældre medarbejdere - skal dyrkes mere.

De ældre har værdi som kulturbærere, der kan videreføre virksomhedskulturen.

Det er erhvervslederne begyndt at forstå.

En erhvervsleder udtrykker det sådan: "De ældre medarbejdere har en stabilitet, loyalitet, livserfaring og 'team spirit', som man ofte må lede længe efter hos de unge".

Der er ingen tvivl om, at udfordringen for de personaleansvarlige rækker videre end til at definere en unge-strategi og en aftrædelsesordning for seniorer. Der er i stedet brug for systematiske overvejelser om, hvilke styrkesider medarbejdere i forskellige livsfaser har, og hvordan evnerne bedst udfoldes.

Der er for mig ingen tvivl om, at der fra erhvervslivets side skal sættes på teams bestående af stærke seniorer og stærke unge. Sådan kombineres generationernes gode egenskaber. Det handler om at tænke i balance i stedet for i kamp.

En ensidig sejr for de unges kultur vil ikke give et attraktivt miljø for modne mennesker, tror jeg.

Er I der sidder her nu rustet til at indgå i den spændende og udfordrende fremtid?

Ja, det er jeg sikker på. Jeg er fuld af optimisme på jeres vegne, det vil jeg begrunde om lidt.

Men jeg vil godt sige, så I ikke skal gå herfra og tro at alt er halleluja i gymnasiet set fra min side.

Jeg og mange i gymnasieverdenen er ikke i tvivl om, at en omlægning af gymnasieuddannelsen er en nødvendighed, hvis det danske uddannelsessystem skal kunne leve den vare, vi har brug for i den globaliserende og digitaliserende verden.

I mange år lod gymnasieskolen, som om den nye teknologi slet ikke eksisterede. I dag anvendes pc'er og internettet i stigende grad i undervisningen, men mest på en sådan måde, at det ikke forstyrrer den kendte traditionelle form. Rundt om på gymnasier er der lavet mange forsøgsprojekter, men resultaterne er ikke rigtigt slået igennem.

Vi arbejder hos os med væsentlige projekter i nogle fag især i geografi, men er resultaterne slået igennem til andre fag? Hos os har vi mere end de fleste andre steder arbejdet meget bevidst på opkvalificering af IT-området. Det har vi gjort ved at være pionerskole for det nye såkaldte Gymnasie-IT-kørekort til jeres lærere, en uddannelse, som nok har sine fejl og mangler, men som er det bedste tilbud for os i dag.

Tankevækkende er det jo, at der i dag stadig sendes studenter ud af gymnasierne rundt omkring, der ikke er sikre i informationssøgning på internettet.

Eksamen og ikke mindst eksamensformen har man ikke formået at ændre i nævneværdig grad. Det er lidt forstemmende, at man stadig - der er ikke noget nyt i dette - måler udbyttet af tre års undervisning i et fag med en sådan grad af fokusering på produktet og slet ikke på processen. Det fremmer ganske bestemte og snævre talenter hos eleverne. Med indførelsen af 3.g-opgaven har man dog taget et lille forsigtigt skridt i den rigtige retning.

Evalueringer af indhold og metoder er godt på vej, hvilket er på høje tid. Indtil for nylig har holdningen været fuldstændig som hos lægestanden. Det har været betrag-

tet som ganske upassende og ukollegialt at kritisere hinandens undervisning. Et fænomen der ikke er befordrende for konstruktiv kritik.

Det elevdemokratiske arbejde er vi ikke gode nok til at stimulere, selvom det er et af vore indsatsområder. Jeg kom især til at tænke på dette vigtige område, da jeg i forbindelse med topmødet i Gøteborg her forleden da autonome unge fra Danmark, Tyskland og andre lande havde skabt nærmest borgerkrigs-lignende tilstande i staden. Vold, vold og vold fyldte de danske tv-skærme på grund af netop dette topmøde, hvor såkaldte socialister demonstrerer deres foragt for det demokrati, de påberåber sig, ved at opføre sig som forkælede børn og te sig på det skammeligste. Disse unge mennesker skabte sig og kastede med sten i protest mod noget, som altså er besluttet efter de spilleregler, vi har vedtaget i den civiliserede verden.

Man mister sit gode humør, når man hører en hætteklædt person oplyse "Vi vil vise modstand, men vi får ikke lov til at komme i nærheden af politikerne". Vi har et stort ansvar i det danske uddannelsessystem for at give eleverne indsigt i de demokratiske mekanismer.

Men herfra har jeg lyst til at sige til disse unge forvildede: "Tag jer sammen, venner". "Demokrati er altså ikke blot et mindretals ret til at kaste brandbomber efter flertallet".

Jeg ved, at I stort set alle har nydt jeres år her. Det har været 3 år, ved jeg, som I gennem hele jeres liv vil tænke tilbage på med stor glæde.

Når jeg trods mangler og behov for fornyelser i gymnasiet alligevel mener, at der er grund til optimisme på jeres vegne, så skyldes det, at I simpelthen er "skræddersyede" til det fremtidige arbejdsmarkeds krav.

Hvordan er jeres generation kommet i en så unik overensstemmelse med samfundets fremtidige organisation og produktionsformer? Svaret er simpelthen, at I er blevet opdraget, udviklet, socialiseret af netop det danske velfærdssamfund.

Jeres generation - netværks-generation

eller projektgeneration - som er opvokset i netværk identificerer sig i betydeligt omfang med de værdinormer og det menneskesyn, der har skabt velfærdssamfundet. Det samfund, som jeres bedsteforældre var med til at udvikle i efterkrigstiden, og som er beundret verden over, ikke mindst på grund af sit net til beskyttelse af mennesker med handicap og mennesker i nød.

Det er jeres opgave, fordi I jo tegner vores fælles fremtid, at udvikle egenskaber, som gør jer egnede til at deltage i en konstant omstillingsproces. Den nærmeste fremtid i Danmark bliver nemlig præget af forandring og uforudsigelighed.

I har god grund til at forvente jer meget af fremtiden. Der bliver heldigvis meget at gøre - og meget at gøre op med. Hold jer levende.

I vil møde personer, der synes at have været færdige i deres udvikling, allerede da de var i 20'erne. Personer, hvis faktiske udvikling var afsluttet allerede i deres ungdom.

Deres holdninger, livsstil og facon ændrede sig aldrig siden. Masken er fundet, formen er stivnet. Der sker ikke mere. Man møder dem hver dag. De er meget kedelige.

Men der er heldigvis også sådan nogen som jer, der altid er på vej, som udvikler sig bogstavelig talt hver eneste dag. Folk, som er åbne for alle nye muligheder, og som ikke tillader alderen at stoppe for denne åbenhed. Mange af jer vil heldigvis fortsat tilhøre denne gruppe. Derfor er der god grund til at være optimisk og tro, at det er en - om ikke bare nødvendig - men også rigtig god ide at lade netop jer tegne vor fælles fremtid.

Brug jeres ressourcer på at fastholde en optimisme, som vil gøre de år, der kan blive de bedste i jeres liv, frugtbare. Simpelt hen fordi I er fulde af livskraft, optimisme og ubundethed.

For alt i verden: Lad være med at blive jeronimusser før tiden.

Poul Borum har skrevet noget klogt om det at blive gammel uden at blive jeronimus. Han beskrev det engang midt i 80'erne sådan:

... så sidder de gamle der og er så forfærdelig meget klogere,

men vi er ikke klogere fordi vi har løsninger

vi er klogere, fordi vi ved,

at der bestandig gennem livet kommer nye foreløbige problemer,

som har nye foreløbige løsninger,

som igen skaber nye foreløbige problemer

og så videre og så videre

og sådan lever man videre,

og det er det man skal.

Sørg for at holde jer levende. Aldrig færdig, altid på vej.

Erling Kristensen, 20. juni 2001

Kære nye gammelsoranere!

Men også kære jubilarer - en 70-års er med os i dag, ud over de runde og en del halv-runde såvel som gammelsoranere af alskens andre årgange. Kære rektor, lærere, familie og venner, alle I, som er mødt frem for at fejre årets studenter - de 112 nye gammelsoranere, som fra i dag er en del af vort soranske netværk.

Det er i år sjette gang, jeg varetager det for en formand så ærefulde job på dimissionsdagen at skulle byde velkommen til nye gammelsoranere i "Soransk Samfund" - den evigt rislende kilde til vort Soranske Samfunds bevarelse. Gennem årene har jeg kunnet rette velkomstord til foreløbig 815 dimittender - og af dem har heldigvis de fleste valgt at bevare medlemskabet og dermed tilknytningen til skoleårene - en værdiladet livsperiode, som ikke bør forglemmes, selv om man måske forlader Samfundet, om lysten til samvær med gamle venner skulle blegne!

Velkommen til fornyelse er det hver gang, for vel glemmer vi i Samfundet ikke, at nutidens skole bundes år tilbage, men vi er også lydhøre for de muligheder, som åbner sig nu, hvor skolens virke er samlet om fælles uddannelse af unge mænd og unge kvinder i deres første voksne ungdomsår, og hvor den tættere tilknytning til det

nære opland er blevet en del af skolens hverdag!

Og jer er det jo, som skal kaste dette fornyelsens lys over Soransk Samfund. Så vil I føle jer hjemme i vort fællesskab, både blandt egne nyere årgange og mellem mange forgængere af samme fortids præg!

Velkommen altså til 112 fornyere af det gamle Soranske Samfunds aktiviteter! Velkommen fremover også i hovedstaden - under uddannelse, bosat eller på besøg. For her har *Fugl Fønix* jo bygget en ekstra rede på Solvej ude på Frederiksberg.

I "Soranernes Hus" vil nogle af jer kunne finde bolig under jeres uddannelse - ikke lige fra første dag måske, for ventelisten er betragtelig - men for jer alle kan Huset blive et soransk fristed, hvor sammenkomster, møder, klubliv og andre træf kan udspille sig i Soransk Samfund's eget klublokale, "Hauerslevsalen" højt over byens tage.

Traditionelt kalder Samfundet med man-



Fmd. overrækker Sorøbogen til Anna Dorothea Bruun. Bemærk den løftede pegefinger!

ge aktiviteter. Det første større bud er Årsfesten, som i oktober giver en - ikke mindst af de seneste årgange - stærkt benyttet mulighed for igen at samles i skolens mindrigge lokaler.

Hertil kommer sportskampene - i stadig udvikling: Cricket i Sorø og Batøk både i hovedstaden og hos fynske og jyske soranere. Nu suppleret med golf og med tennis i horisonten. Her kæmper de gamle (fra mange aldersklasser) mod skolehold, mod hinanden og mod vore elskede rivaler fra "Lilleskolen dernede ved Susåen".

Kultur og debat får også chancen, blandt andet når Holberg fejres, både i det jyske, på Fyn og i hovedstaden, hvor der tillige er månedlige frokosttræf i Soranernes Hus.

Begivenhederne kan følges i "Soranerbladet" - aktuelt opdateret på hjemmesiden www.soranskssamfund.dk. - så I løbende kan medvirke til at sikre, at det soranske netværk til enhver tid afspejler den soranske nutid og ikke bare en historisk fortid!

Lad mig slutte lidt mere personcentreret, for et andet traditionelt privilegium for Samfundets formand er det her ved dimissionen at kunne overrække den klassiske store Sorøbog til årets student, den, der har præsteret årets bedste eksamensresultat.

Jeg beder derfor *Anne Dorothea Bruun* om at stå frem og modtage værket - sjældent er det, så det er kun til låns: ad åre skal det vende tilbage til Soransk Samfund, så denne hædringstradition kan fortsættes i det uendelige!

Her er tillige Samfundets medlemsnål: Tillykke med huen: 10,6 er et flot resultat. At blive den bedste blandt ligemænd (eller rettere -damer) har krævet en sammenhængende indsats - det er flot klart!

På gensyn alle! Lad os ses snart igen!

Batøkbilleder: Se

<http://hjem.get2net.dk/poulkris/batok.htm>

til behageligt gennemsyn.

Mvh. Poul.

Årets student

blev *Anne Dorothea Bruun*, der med et gennemsnit på 10,6 rigelig opfyldte betingelsen for at blive den student, som modtager Soransk Samfunds boggave, der jo som bekendt blot er et lån, som tilbageleveres, når der ikke længere er behov derfor! Så er det da pænt sagt.

Anne Dorothea indgår i øvrigt som en prototype på alle referenters skræk, idet hun - som sin farfar i Højesteret - talte uden manuskript!

Men lad mig alligevel forsøge at gengive lidt af det væsentlige i talen for og til de nye studenter årgang 2001.

Anne indledte med at glæde sig over at være nået et stykke på vejen, idet hun pointerede, at det at få huen næppe kan være noget mål i sig selv men derimod må betragtes som et stadium på uddannelsesvejen. Selve opholdet i Sorø karakteriserede hun som hårdt, men hvor man til stadighed er omgivet af spændende og inspirerende mennesker, mildnes denne overgang fra barn til voksen betragteligt.

Anne citerede et digt af Cavafi om Odysseus, hvor digteren lader rejsen hjem til Itaka være målet, ikke selve det at nå frem til øen. På samme vis kan opholdet på skolen være en begyndelse til den lange rejse mod uddannelse, hvor de erfaringer, man får i Sorø, kan være værdifulde pejlemærker for den fremtidige sejlads. Det gælder om altid at være på farten - både mentalt og fysisk.

Annes bedstefar var i en periode formand for Soransk Samfund. Det var dog ikke derfor, Anne skulle til Sorø: Hendes far er sømandspræst i London, og hun kunne udmærket have valgt at blive i den egn, hvor hun begyndte at gå i skole, nemlig Næstved, men et besøg i Sorø gjorde udslaget, fordi hun faldt for både omgivelser og sted. Ferien tilbringes i London hos familien.

60-års Studenterjubilæet

På translokationsdagen 22. juni samledes 12 af de 18 endnu levende studenter fra 1941 i Sorø for at mindes tiden som elever og for at benytte samværet til en god snak om vore liv gennem de mange år siden.

Vi havde besluttet, at det hele skulle foregå på en afslappet måde og havde derfor ikke lagt et stort program. De fleste fravalgte at overvære selve translokationen, som ligesom i 1991 omfattede langt over 100 nye studenter. Der er lavet meget om, og vi hørte, at der er flere kvindelige end mandlige studenter i år. Vi var ialt 50 i 1941, og heraf var de 3 piger.

I stedet mødtes vi i Fratergården kl. 11 og blev mødt af lektor *Steen Jensen*, der havde lovet at vise os rundt i Hovedbygningen, der er forandret. Steen Jensen var en udtømmelig kilde til solid viden om bygningens – og skolens – historie. Vi blev måske mest imponerede af gennemgangen af alle malerierne i Kongesalen, Grønne og Gule Sal og Biblioteket, der i vores tid var musik- og sanglokale. Rektorkontoret var nu benyttet til inspektion og elevvejledning. Vi fik fri nogle minutter til at blive fotograferet, og samledes derefter med Steen

Jensen for at høre, om arkæologer og historikere havde indhentet ny viden om fortiden gennem de udgravninger, der gennemførtes i forbindelse med Sygehusets nedrivning og forberedelserne til fundamenterne til de nye bygninger, der skal opføres på sydsiden af Store Plads. Nyhederne fra dette og fra fund på østsiden af Hovedbygningen og på Grønne Plads var interessante, men vurderedes ikke som sensationelle. Det kan man muligvis nok forstå, fordi det ikke altid er gennemførligt at arkæologer kan få tilstrækkelig tid ved anlægsarbejder til at afdække et areal og at følge eventuelle fund op.

De nye bygninger var allerede i fuld gang, og vi kan ønske skolen tillykke med at længe ønskede udvidelser nu bliver virkeliggjort.

Således styrket blev vi af de kørende kammerater kørt ud til *Støvlet Kåtrines Hus* ved Kongebroen, hvor vi fik en frokostanretning. Det er muligt, at vi ikke alle kan huske alle delikatesserne, som undertegnede med sagkyndig hustru havde prøvespist ved en inspektionstur til Sorø. Grunden til det mulige svigt i erindringen er, at så snart vi var samlet og den forsinkede mand var kommet fra Frankrig (han er ikke med på



billedet), eksploderede samtalerne rundt om bordet. Stemningen var præget af velvære og gedigen interesse for, hvad de andre havde at fortælle. Det tager nogen tid at gennemgå 60 år, men kommunikationen mellem livserfarne mennesker er præget af forståelse for, hvilke detaljer – og hvor mange, der er nødvendige for at meddele en enhed. Så vi nåede en del. Lokalerne, som vi havde helt for os selv til frokost og bagefter til kaffen, var velegnede og hyggelige, vi blev godt behandlet.

Deltagerne på billedet bagest fra venstre: Jørn Stege, Arne Blume, Kjeld Thorseth, Johannes Buchhave.

Gunner J. G. Harboe, Poul Torben Underbjerg, Hans M. Henningsen, Peter Schiøler, Inge Bruun Lyngmann, Werner Didrik Schack, Flemming Nissen

Desuden deltog Jens Henning Westengaard Nielsen.

Jeg kan rapportere om en rar dag med kun en kort byge. Også forberedelserne var rare. Det var jo lidt af en opgave at finde frem til alle, men jeg blev mødt med en dejlig fornemmelse af glæde over at vi skulle mødes en gang til. *Peter Schiøler.*

XTRABLAD!?

Det har været en stor glæde at se SORANERbladets tillæg, den berlingske avis, bringe meget og godt Sorøstof her i sommermåneden. En gammelsoraner, *Piet van Deurs* (45) skrev i en serie artikler om Valdemarerne, Margrethe d. 1. (og hendes skammelige bortførelse til Roskilde!) samt meget om kirken. Vi fik også den gode, men næppe ganske sande historie om ungersvenden, der vover at tilbringe en nat i kirkens gravkrypt blandt sarkofagerne, men som næste morgen findes død - formodentlig af skræk! I ældre tid var det ikke ualmindeligt, man for at bevise sin overlegne kraft og mod bestod en art manddomsprøve ved at opholde sig i kirken en nat!

Det var morsomt, at så mange ringede og fortalte om avisens skriverier, der følges altså godt med!

Frokosten 5. juli 2001

Redaktøren så sig om i forsamlingen, og bingo var undertegnede blevet referent.

Nogen tid forinden var jeg itetanende ankommet til samfundets nye lokaler i Smallegade, hvor Samfundets spidser var travlt beskæftigede med at anrette sild og dele øl ud. Efterhånden var vi: *Tyndeskov* (S 35), *Henning Molin* og *Arne Krog* (S 46), *Børge V. Andersen* (R 50), *Morten Nørregaard* og *Georg Lemke* (Jeff) (S 54), *Niels Arup Fischer* og *Bent Thorkild Hansen* (R 56) samt *Karin Rasmussen* (S 71), der dels kunne delikatere sig med ovennævnte sild og især med redaktørens egenhændigt stegte bøffer og til lejligheden indkøbte kartoffelsalat. Men allerførst formandens velkomst efterfulgt af "Jeg veed et sted" samt hurra for skolen. Apropos sangen, så klang den godt i de nye lokaliteter, også måske fordi min sidemand, Fischer, har en fortid som studentersanger.

Herefter gik samtalen særdeles livligt såvel på kryds som på tværs, så en referent på fløjen måske ikke fik fat på alting. Hvad det lykkedes mig at opfatte var skoleskovture (hvornår holdt de op? Var selv på en til Odense i 1956), besættelsen og nedskydningen af fire frihedskæmpere ved Albertistøtten den 5. maj 1945 (friendly fire), møblerne i lokalet (Sorø Stolefabrik), rektor *Bohn* og dengang Jeff (se ovenfor) fik af spanskrøret for sin rolle i en brandøvelse og endelig delikate detaljer fra lektor *Steffen Rasmussens* kurtiseren af adjunkt *Grethe Bach* i 1954 (kilde: Jeff. Den mand har levet et vildt liv i Sorø).

Soldaterkorpsbet blev også nævnt, og her kan referenten bidrage med den oplysning, at der i Soranerbladet, 7. årgang, nr. 4, juli 1922, er aftrykt en - ordre de bataille - fra Røverlegen i Tuel Skov den 20. september 1868, ligesom der er flere beretninger i *Per Sallings* bog "Fra Tugtens Tid". Ved at blade i andre tidlige årgange af Soranerbladet, helt nøjagtigt 10. årgang, nr. 3, faldt mit øje på et optryk af en skildring af Sorø Akademi og Herlufsholm gjort af Kaptajn Marryat, ham med søromarnerne, under op-

hold i Skandinavien i årene 1858-60. Han skriver bl.a. "... og i det bedste Humør spadserer vi ud for at se på Herlufsholm. Eton, nej, det er det ikke! Sorø, en virkelig kongelig stiftelse, er et Eton - eller snarere et Harrow på dansk grund".

Det fører mig direkte til den "kage på fod", der blev serveret til kaffen. Flasken var givet af Herlovianersamfundet, så selv om skolen ved åen ikke levede op til Sorø, var der ikke noget i vejen med gavmildheden eller kvaliteten. Som tidligere nævnt var vi ni frokostdeltagere, og da redaktøren i dagens anledning havde indkøbt en forfærdelig anordning, der kun tillod 2 cl væske pr. glas at passere, er det åbenbart, at denne flaske kan yde sit til endnu nogle frokoster.

Ved dette mit første referat fra en soranerfrokost, ja, mit første referat af noget som helst, ville jeg synes, der manglede noget, hvis jeg ikke omtalte en tidligere, mangeårige referent, nu afdøde *Niels M. Saxtorph* (S 41). Jeg traf ham første gang ved min første soranerfrokost medio tresserne, i Grand Café. Det var helt overvældende for at sige det mildt. Der kom jeg, noget tøvende, op på første sal og blev stedet for en flok "ældre" herrer, der først sang, derefter råbte hurra og endelig fortalte, hvem de var. Uden jeg rigtig kan beskrive, hvorledes det skete, så havde en af selskabet, han hed vist Saxtorph, taget mig under sine vinger og indført mig i de skrevne og uskrevne regler. De næste år var jeg en regelmæssig gæst ved frokosterne, og jeg kunne iagttage Saxtorph for fuld udblæsning, ligesom jeg kunne læse om, hvad der egentlig var sket i hans efterfølgende referat.

Efter jeg var blevet udpeget, spurgte jeg redaktøren, hvad et referat skulle indeholde. Han så uforstående på mig og sagde ikke noget, så ovenstående er resultatet heraf.
BTH (R 56).

Soranerfrokost den 7. juni

Realisterne årgang 50 havde sat hinanden stævne til frokosten ikke mindst for at se huset. Fem mødte op og tog trapperne helt op til Hauerslev-salen. Der blev de mødt af de øvrige deltagere med formanden i spidsen, 14 blev det ialt. Salen er meget hyggelig, lys og med en dejlig udsigt ud over byens tage. Der er plads til 60 personer. Madsvenden *Morten Nørsgaard* havde sørget for sild og smørrebrød, dertil øl og snaps til en yderst rimelig pris af ialt 110 kr., endda incl. kaffe og kage efter frokosten. Formanden bød velkommen, skolen fik sit leve, og vi sang "Jeg veed et sted". Så gik vi i gang med frokosten og snakken gik hyggeligt og livligt. Formanden efterlyste initiativer til udnyttelse af Hauerslev-salen. Er der læsere, der har ideer, kan man henvende sig til bestyrelsen. Kollegiet styres af "degne", en for hver etage, som alle er deltagere i en kollegiebestyrelse, der refererer til Soransk Samfunds bestyrelse. Efter kaffen skulle der ryddes af og vaskes op efter en hyggelig eftermiddag, hvor man vel kan undre sig over, at der ikke mødes flere op. Nu har vi et fast ståsted for vore sammenkomster, hvor der er mulighed for at mødes med gamle skolekammerater (eventuelt til et specielt arrangement). 5 realister gik en lang tur ned ad Gammel Kongevej, hvor der blev tanket op i "90" og senere taget afsked ved Vesterport. Vi mødes igen næste år.

Deltagere i frokosten var:

Henning Molin 46, Arne Krog 46, Børge Vendelbo Andersen 50, Per Hilbert 50, Kaj Hasselsteen 50, Jacob Kaspersen 50, Preben Plannov 50, Niels Tandholt Hansen 53, Lasse Peitersen 54, Karl Aage Gemal 54, Morten Nørsgaard 54, Henrik Skovsbo 54, Andreas Christiani 57 og Michael Bræstrup 63.

Børge.

“Du lille vakre Grethe Bach ...”

Langfredag morgen dumpede Soranerbladet ind ad døren, og jeg havde god tid til at læse artiklen om Absalons Testamente og kigge på forsiden. Mon damen i vognen ikke er Frøken Bach, om hvem jeg i sin tid skrev følgende “lokumsvers”?:

*Lad os mindes i manende stilhed hin
ungmø frøken Bach,
der kom til skolen med mildhed og aldrig
en lussing smak*

*hun berøvede Keglen hans frihed
mens mangen en lærer sagde “ak” ...*

Det kostede rejseforbud en weekend, selvom Keglen roste verset.

Venlig hilsen

Henning Deichmann.

P.S. Jeg bor i Londons sydvestlige omegn og arbejder som bestyrelsesformand i en mindre international virksomhed.

Jo, Deichmann, du har ret! Og de her bragte billeder kan tjene til delvis dokumentation af sagernes rette sammenhæng!

På billedet ses *Kaj Steffen Rasmussen* endnu halvt sovende i sin seng i buret på vestre sovesal, men ved beskeden om, at af-



hentningen er på vej til sygehuset, hvor *Frk. Bach* skal samles op, vækkes den slumrende op til dåd og i rekord fart foretages påklædning og iføring af specielt sheik-overtøj (med hat!), som givetvis er indkøbt for dyre penge med et ganske bestemt sigte, som det ikke tjener noget formål at forklare yderligere! Men vi må vel erkende, at tordenkilen nok har ramt noget tidligere, idet jeg erindrer, at der blev lyst til bryllup ca en uge ind i juni - og at brylluppet stod 1. juli 1954! Men selvfølgelig ser vi da helst, at alliancen indledtes på vores sidste skoledag!



Anmeldelser

Der er indkommet to værker til omtale i bladet denne gang. Selvom de er yderst forskellige, så drejer de sig begge om den metafysiske materie og troen. Vi begynder med:

Helge Haystrup: *Augustinstudier nr. 13, Augustin i nutidig politik.*

Udgiver: C.A.Reitzels forlag. 150 sider.

Haystrup har beskæftiget sig med den hellige Augustin i så mange år, at man næppe kan nævne den ene uden straks at tænke på den anden! Hvor Haystrup tidligere har beskrevet Augustins enorme betydning for den kristne kirke fra dens begyndende fodfæste til op i vor tid, benytter han den indvundne viden om Augustins socialtiske livsholdning til en påvisning af Augustins betydning for nutidens politiske strømninger.

I bogens første del afslutter han dog sine overvejelser om Augustins betydning for skrifttolkningen - det var reelt indholdet af seriens bind 11 - her gennemgås "De Doctrina Christiana"s indflydelse på adskillige lærde - både teologer og ikke-teologers - filosofiske anskuelser. Den sidste, som er den tysk-jødiske politolog Hannah Arendt, som allerede i sin ungdom prægedes dybt af den hellige fader. Hun anså Augustin for at være den første kristendommens filosof og i øvrigt den eneste, som romerne frembragte!

Der er ingen tvivl om, at Haystrup er meget begejstret for Arendt - bogens sidste halvdel handler stort set kun om Hannah Arendt og hendes augustindisputats, og dens betydning på det politologiske felt.

Det blev så bind 13. HH anvender i lighed med sine øvrige værker et omfattende noteapparat, der røber forfatterens næsten sprænglærde baggrund. Kun et anekdotisk er det ikke en germanisme at bruge ordet slagartig på side 80, eller er det en oversættelse af det tyske slagartig ?

Mit største udbytte var gennemgangen af Hannah Arendts liv og virke - hun døde først 1975, men hendes betydning ses hyppigt.

Justus Hartnack: *Metafysiske højdepunkter i den europæiske filosofi.*

Udgiver C.A.Reitzels forlag.

Når man hører titlen, forestiller man sig et værk på ihvertfald ikke under 1000 sider! Men der er kun 90! Men hvilke 90: Hartnack indleder med at citere en kendt københavnsk filosofi-professor, som i en anprisning af en af David Humes bøger sagde: "Den kan læses af børn og kelner!" Dette finder Hartnack en smule arrogant, så derfor vil han ikke bruge dette citat som udtryk for sin egen bogs læselethed, men jeg har tidligere hørt Hartnack bruge udtrykket, som han mente i lige fuld grad kunne have lydt: "- af børn og soranere!" Og DET er jo noget helt andet, ja slet ikke arrogant, så lad mig slå fast: "Dette lille værk kan læses af både viderekomne børn og soranere -".

Forfatteren indleder med en lille brugsanvisning, idet det gøres klart, at bogen handler om det, der udgør det filosofiske problem, "sagens kerne" og derefter redegør den for strukturen af det filosofiske argument. Endelig er det rart at forudsætte tilstedeværelsen af visse logiske slutninger, som ikke kan anfægtes i deres sandhedsstruktur, men nok i deres årsags-virkningsrelation. Og så flyver tiden i øvrigt - om end hyppigt afbrudt af en tur hen til boghylden for at genkalde sig ordlyden af noteapparatets korte henvisninger. Disse er nemlig mange og alle anbragt på de relevante sider.

Bogen er et portræt af de sidste 2.500 års filosofiske tænkning. Men den er mere end det: Den afspejler anvendt platonisk fornuft, der af sin egen indre kraft udfolder det, som har logisk nødvendig eksistens.

Erindringer fra 7 år på Sorø Akademis skole

Fra 1924 til 1931

Af J. F. E. Vedel



Carl Johan Allan Andreassen (S 61) ville have foretrukket et mindesmærke for FAXE, ihukommende det gamle ord om, at man skal rejse sig ved den stav, man faldt ved! (Fra indvielsen den 3. december 2000).

Brev fra Californien

Karl Olsen (R 35) har gennem sin kone, Ruth, sendt os en hilsen. Familien Olsen, far, mor og tre børn, emigrerede i 1957 til Californien, hvor de etablerede Olsens Danske Bageri en Gros. Parret er nu pensioneret, bor i Escondida og har den 11. august diamantbryllup. Det skal fejres med familie og 100 danske venner i den Danske Kirke og Kulturcenter. Karl var formand, dengang kirken blev bygget, og i den forbindelse blev han ridder af Dannebrogordenen.

Det er i år 77 år siden, jeg kom i 1. mellem på Sorø Akademis skole og 70 år siden, jeg forlod skolen med studentereksamen.

Måske kan det interessere nutidens læsere at høre lidt om, hvad en gammel elev husker fra sin skoletid, der vissest var meget forskellig fra nutidens.

Det var i rektor Raaschou-Nielsens periode. Han havde selv gået på Skolen, og han fortalte os engang, at hans øgenavn i sin tid var Henrik Løve på grund af hans meget kraftige stemme. Vi omtalte ham som slæberen, hvorfor ved jeg ikke, og det blev vi ved med.

Første skoledag

På den første skoledag gik vi unge elever rundt i Fratergården, hvor vi blev forhørt af de store drenge, d.v.s. 4. mellems elever. "Hvad hedder du? Hvad er din fader? Hvor komme du fra?" Afdøde justitsminister Elmquist, som gik på Sorø et par år, mødte livets alvor straks, da han svarede, "Aage". "Hedder du mere?". "Elmquist". "Hedder du ikke mere?". "Jo, Ludvig Holberg". "Du skal ikke være fræk" ledsaget af en lussing, - helt uretfærdigt, for han hed faktisk Aage Ludvig Holberg Elmquist og havde slægtsbånd til Holbergs familie.

Den første skoledag mødte vi op i lovsangssalen, hvor vi blev målt i højden af O. B. Müller til afgørelse af, hvilken størrelse pult vi skulle sidde ved, og vi fik udleveret bogfortegnelsen over, hvad vi skulle anskaffe - det var for egen regning.

Nina Bang

I 1924 havde landet fået en ny undervisningsminister, Nina Bang. Hun havde gjort sig bemærket, da hun i det Kgl. Teater under ouverturen til "Elverhøj" trak Borgbjerg i kjoleskøderne, da han rejste sig op for "Kong Kristian". Det gav anledning til,

at nogle drenge, da de passerede ministerboligen ved siden af Vænget, højlydt sang: "Kong Kristian stod ved højen mast. Nina hold dig bare fast. Nina er du oppe?" Det var Nina netop! Alle elever blev samlet i festsalen - vi blev kaldt op fra badeanstalten. Nina Bang gik på talerstolen, omtalte episoden og sagde, at drengene næppe kendte hende, men det gjorde deres forældre måske, og dem ville hun gerne hilse på. Ingen meldte sig, og rektor beklagede den pøbelagtige opførsel som var udvist.

Badeanstalten og drøjeri

I gymnastiktimerne gik vi om sommeren i vandet i søen fra badeanstalten, vi badede uden badedragt og ofte under opsyn af gymnastikassistenten. Her gjorde *Peter Fabricius* sig allerede bemærket, da han engang under en gymnastiktime råbte: "Hr. Kelstrup, tror De på helvede?" Og da svaret var nej, føjede Peter til: "Hvor vil De blive overrasket!"

Peter var i øvrigt hovedperson i et slagsmål i det store frikvarter, da vi gik i 1. mellem, og modparten var en elev fra 4. mellem og den ældre dreng fik en ordentlig omgang høvl! Peter fik en kollektiv afstraffelse af nogle 4. mellem'er, som i den anledning var nær på en udvisning af skolen, men som slap med stuearrest i en ferie, vistnok Oktoberferien.

Rektor blev - dog ikke i denne forbindelse - citeret for udtalelsen: "Drøjeri er forbudt, men en flabet smådreng er en uting, som ikke må finde sted!"

Sorøs lærere

Vi mødte i 1. mellem første gang Sorøs lærere. I historie havde vi lektor *Erlandsen*, kaldet "Dølle", jeg ved ikke hvorfor. Jeg fik ham senere i gymnasiet i engelsk, hvor han var en fremragende lærer. Han var også en god historielærer, men havde lidt besvær med *Einar Mogensen*, som supplerede historiebogens summariske oplysninger, med hvad han huskede fra Ingemanns romaner.

I geografi havde vi lektor *Hubert Rosen*. Han havde et ejendommeligt sprog. Når der

skulle fyres på kakkellovnen, sagde han: "Læg mig lidt i kakkellovnen", den brug af hensynsfuld var lidt fremmed for os. Han citeredes også for konstateringen, at Norge er et langt land, derfor er folkene forskellige i begge ender! Hans søster var gift med lektor *Mathisen*, som gik af i 1925. Han var radikal og hun var højre, så ved folketingsvalg ophævede de hinandens stemmer.

Hubert Rosen boede i stueétagen i Molbechs hus tilleje hos lektor *Erlandsen*, der var alene og boede på 1. salen. Det var formentligt et anciennitets spørgsmål, der gjorde, at *Erlandsen* var lejer af hele huset.

I dansk havde vi *H. P. Bohn* - Taps - som i mellemskolen gav os et fast grundlag i dansk grammatik, hvad der lønnede sig under indlæringen af fremmede sprog.

I 2. mellem begyndte vi på tysk med lektor *Gad*; kaldet splejsen. Han fortalte, at han havde levet samtidigt med Ingemann! Han var født dagen før Ingemann døde. Han var en meget effektiv underviser; men ikke med moderne metoder. Men i en klasse på næsten 30 elever, er det en dygtig lærer, der i hver time får aktiveret hver eneste elev mindst en gang. Da jeg i 1933 var på ferie ved Rhinen, blev jeg antaget for tysker på grund af korrekt sprogbehandling! Han interesserede sig for os. Jeg husker, at han engang foreslog os at opsøge vandskelene mellem vandløbene i skoven.

Kongebesøg

Et af de første år fik skolen besøg af Christian den X, som var student af samme årgang som rektor. Kongebesøget havde fået Sorø til at hejse flagene; man ventede at kongen kom ind gennem byen, men majestæten beordrede bilen til at dreje ind gennem jernporten og køre ad Filosofgangen, og kongen kørte op foran trappen mod søen, hvad der forårsagede nogen forvirring!

Kongen havde for øvrigt tidligere besøgt skolen, hvor han havde fået lærerne præsenteret, og blandt andet havde spurgt hver enkelt: "Hvad er Deres fag?" og var blevet lidt overrasket, da lektor *Mikkelsen*, som hørte forkert og troede, spørgsmålet lød,

hvad er Deres far? derfor svarede "postmester, Deres majestæt".

Kongens interesse for skolen kom senere til udtryk, da hans moder, enkedronning Louise døde. Nogen tid derefter oplyste rektor ved morgensangen, at have modtaget en kongelig håndskrivelse fra Chr. X, hvori kongen meddelte, at førend enkedronningens bogsamling blev flyttet, kunne skolens bibliotekar gennemgå samlingen og udtage de bøger, som man ønskede. Jeg ved ikke, om man benyttede sig af tilbuddet.

Soldaterkorpset

I mellemskolen var de fleste af os medlemmer af soldaterkorpset; med hvide bandoler over uniformen og gevær med træløb og til knaldhætter marcherede vi gennem byen til "militærøvelser".

En gang om året, i reglen 26. september på kongens fødselsdag, var vi på overnatningsøvelse på en større gård i omegnen, hvor vi sov i laden. Øvelsen blev indledt med, at strategen, lektor *Bohn*, læste op "en fjendtlig styrke er i nat gået i land i Karrebæksminde - - -" og der var nu pålagt vort kompagni visse taktiske opgaver. Vi blev så i nattens løb kaldt ud til øvelse, der varede indtil afblæsningen på trompet. Da det var begrænset, hvor mange knaldhætter der blev ofret til hver enkelt, anskaffede mange sig lidt ekstra ammunition. Det var årsagen til en episode i 3. mellem.

Det var reglen, at ordensduksen skulle blive i klasseværelset i frikvarteret og blandt andet sørge for behørig udluftning. En matematiktime skulle vi have *Røde Nielsen*, og da han kom ind i klassen, udrød han "her er dårlig luft, hvem er ordensduks?" Det var *Jørgen Rasmusen* - en af klassens mest afholdte elever såvel hos kammerater som hos lærere - *Røde* kaldte ham frem, lod ham bukke sig, og berørte hans bagparti med et let slag af stokken. Tableau! Der lød et brag, og Rasmusens bukser var flænget! Eksplosionen skyldtes en beholdning af ekstra knaldhætter fra den foregående dags soldatetur. Heldigvis kom ingen til skade, men episoden gav anledning til megen munterhed.

Dr. Helms og lektor Erlandsen

Efter 4. mellem kom jeg i 1. g. nysproglig. Vi var, mener jeg, 16 elever deraf to piger. *Inger Simonsen* og *Kirsten Dreyer*.

Vi fik *Dr. Helms*, kaldet meph-mæf, i historie, og han var en god lærer. Han havde en sproglig ejendommelighed, han udtalte ikke ordet succes, som andre; han sagde, sukses! Han fortalte os, da vi lærte om Frederik den VI, at hans berømte ord "Vi alene vide - - -" blev anvendt i en særlig situation; nogle studenter havde lavet ballade, som havde været omtalt, og i den anledning kom den østrigske gesandt sammen med den tyske og foreslog kongen, at han, i lighed med hvad der var tilfældet i deres hjemlande, lod etablere et studentefængsel - et carcer - til brug for opsætsige studenter. Kongen svarede, at han havde gjort den erfaring, at slige unge brushoveder ofte blev udmærkede embedsmænd, og at de kunne meddele deres herrer, at "vi alene vide, hvad der tjener bedst for det danske folk."

Vi havde lektor *Erlandsen* i engelsk. Han var en yderst omhyggelig lærer, f.eks. forhørte han sig, hvis der var problemer med vores engelske hjemmestile, om hvilke ordbøger vi havde anvendt, for eventuelt der at finde forklaringen på vort ordvalg. Vi havde, så vidt jeg husker, syv engelsk timer om ugen, en af dagene havde vi altså to timer. Vi gik i skole de seks dage af ugen; da jeg gik i 1. mellem, var der delt skolegang - fra 8 - 12.10 og fra 15 - 16.30 de fem dage og samlet tid om onsdagen fra 8 - 14; i de senere år blev sidste time om lørdagen slettet og tiden samlet til 8 - 13. Sprøgundevisningen var i det hele taget meget effektiv.

Vi var *Dølles* sidste hold. Vi var hos ham i *Molbechs Hus*, hvor han fortalte, at han stillede vikar for næste skoleår, hvor han fyldte 70. Vi fik et glas hvidvin og sang "For auld long time sine".

Fortsættes i næste nr.

Referat fra 40 års jubilæum Vintage 61

Veloplagte og med stor forventning mødtes deltagerne på Stengangen den 22.06.2001. 35 ud årgangens 65 studenter heraf flere med ledsager mødte op nogle først i løbet af dagen. En stor tak til skolen for denne mulighed samt til arrangørerne.

Arrangementet løb af stabelen primært ved *John Lorck* og *Jørgen Madsens* foranstaltning. *John Lorck* stod for de praktiske aftaler med skolen og restaurant. *Jørgen Madsen* stod for udarbejdelsen af hjemmeside med tilhørende vejledning udsendt til hele årgangen.

Hjemmesiden var et absolut hensigtsmæssigt og nødvendigt værktøj, idet al kommunikation før dagen foregik via denne, herunder de enkeltes levnedbeskrivelser som gjorde, at vi var "klædt på" til at møde hinanden.

Traditionelt afholdes jubilæet til translokation som foregik i kirken som en smuk

og meget flot kulturel oplevelse. Især skal rektor *Erling Kristensens* tale og talen fra årets student fremhæves. Der blev mulighed for at hilse på rektor og repræsentanter fra Soransk Samfund m.fl. Hermed var stemningen lagt for resten af dagen.

Fra kirken vandrede vi forbi det under opførelse nye bygningskompleks for kantine m.v. gennem klosterporten til Ristorente Valencia (det tidligere Coldings konditori) hvor en festlig frokost ventede på os.

Ole Halken styrede frokosten i vanlig kreativ stil. Adskillige festlige indlæg blev holdt herunder visning og fortælling af gamle billeder fra dengang.

Der var indlæg fra *Elisabeth Uldall*, *Christian Eifer*, *John Lorck* og *Søren Stevns Hansen*. Sangene stod bl.a. *Niels Ove Jensen* (NO) for. Der blev også tid til at mindes dem der ikke var tilstede.

Eftermiddagen bød på individuel rundtur i parken og samlet rundvisning på skolen ved akademilærer *Lars Kelstrup*.

Lars Kelstrup greb os alle ved sin leven-



Studenterbilledet fra stentrappen i 1961 bekræftede os i at vi stadig holder os godt.

de gennemgang af de forskellige afsnit af skolen, med historisk tilbageblik og diverse anekdoter.

Dagen sluttede med middag på restaurant Valencia, hvor snakken gik livligt om gamle dage og hvad vi hver især havde oplevet og arbejdede med efter vores skoletid.

Søren Stevns Hansen kunne overbringe en frisk hilsen fra sin far, Lektor Sigurd Stevns Hansen, "Pimmer", til sine gamle elever.

Det blev hen på aftenen inden vi alle tog hjem igen efter en pragtfuld dag.

Følgende deltog fra årgangen:

Carl Johan Allan Andreassen

Mogens Bach

Niels-Arne Nordlund Christensen

Christian Carsten Toftegaard Eifer

Klaus Gjerløff

Anders Hagemann

Ole Valdemar Halken

Søren Stevns Hansen

Marianne Tolbøll Jensen

Niels Ove Jensen

Sigrid Gunhild Gudrun Jørgensen

Erich Geert Klawonn

Torben Houlberg Christensen

Jan-Helge Larsen

Hans Christian Kirk Lilleør

John Victor Lorck

Jan Flemming Madsen

Jørgen Madsen

Henrik Erik Menck-Thygesen

Poul-Erik Nørgaard Mikkelsen

Erik Sylvest Nielsen

Henry Lennart Pedersen

Annemarie Pihlkjær

Lykke Poulsen

Ebbe Stub Rasmussen

Mikael Rahbek Rørth

Erik Seidenfaden

Mette Kirstine Sørensen

Hans Christian Tjellesen

Ellen Elisabeth Uldall

Inger Vibeke Vedel

Jens Windeleff

Per Harry Wolthers



Billedet fra 2001 er i stedet taget fra plænen mod søen.

Gæster i huset

I forbindelse med byggeriet af Soranernes hus har der været en del samtaler med herloviaerne, for hvem et sådant byggeri er lige så attraktivt, som det var for os. Det lå derfor lige for at invitere herloviaersamfundets bestyrelse og de i byggeri interesserede til en rundvisning i det færdige hus og selvsagt et beskedent traktement. Dette fandt sted d. 21. juni, hvor vi samledes til frokost med 12 gæster og 8 fra bestyrelse og embedsmænd.

Som vanligt er det udover alle grænser hyggeligt at mødes med - på sin vis - ligsindede, hvor man nok for at leve op til forventningerne fristes til at bruge udtryk-

ket FRATERNISERE i dette ords rette betydning: Forbrødre sig!!

Efter velkomst ved formanden råbtes de traditionelle lever for de tvende baggrundsinstitutioner, og efter silden gav samme formand en kort gennemgang af byggeriets historie.

Herloviaersamfundets formand, Chr. Jonquières, omtalte efter de obligate taksigelser et nys afholdt møde på Herlufsholm, hvor der blev fremlagt skitser til en betragtelig udvidelse af skolen - dog på det bygningsmæssige område, hvor kapitalbehovet skønnedes at ligge nær ved 50 mio. kroner. (pudsigt nok tæt ved det beløb, man bygger for i Sorø for tiden!). Dette behov skal dækkes af fonden, så det kan derfor godt se lidt

SORANSK SAMFUNDS ÅRSFEST DEN 13. OKTOBER 2001

Program:

- 17.15 Koncert i Sorø Klosterkirke
- 18.00 Velkomst i Gule Sal - derefter middag
- 21.00 Dans til kl. 0.30 til Steen Holkenovs orkester
- 00.45 Baren lukker
- 01.00 Festen slutter

Påklædning: Smoking/mørkt tøj.

Pris for deltagelse: Kr. 290,- med fig. undtagelser:

Dimittender kr. 125,-.

Juniorer og jubilarer (25-, 40-, 50-, 55-års etc.) kr. 185,-.

Ledsagere: kr. 290,-. (NB! Hver deltager kan kun medbringe én ledsager).

OBS! Kontingent for 2001 skal være betalt.

Gamle soranere er i øvrigt velkomne til at deltage i dansen, pris kr. 75,-.

OBS! OBS! Adgangskort til dansen kan **ikke** købes ved indgangen (*det er dog - i begrænset omfang - muligt at bestille adgangskort til afhentning*).

Tilmelding for såvel middags- som balgæster skal ske **senest den 21. september 2001** ved indbetaling på giro 400-1710 til *Soransk Samfunds kasserer, Arne Krog, Ellehaven 9, 2950 Vedbæk*. Check kan evt. benyttes.

Ved overtegning vil datoen for indbetalingen være gældende.

Adgangskort vil blive tilsendt ca. en uge før årsfesten.

HUSK AT anføre navn, adresse og medlemsnummer (evt. afgangår) samt navn på ledsager - klart og tydeligt.

Henning Molin, formand.

sort ud for et eventuelt kollegiebyggeri. Hfmd. havde medbragt en gave til soranerne - en flaske god Cognac, idet han havde bragt i erfaring, at vi netop havde opbrugt vort kage-på-fod-legat! Sådant giver popularitet!

Sfmd. kunne give adskillige gode råd, bl.a. anså han det ikke for problematisk at



Torben Suhr (H 44).



Herlovianernes fmd. Chr. de Jonquières (H 68) + kasserer Arne Krogh (S 56).

skulle rejse penge til kollegiebyggeri, fordi de fonde, der giver til skolen næppe giver til kollegiet og omvendt! Så opfordringen var klar: Gå blot i gang!

Efter kaffen fulgte omvisning i fællesrum og et par lejligheder.

Der udtryktes begejstring over materialevalg og kvalitet, og der lød rosende ord til en arkitekt, som havde formået at få så meget ud af den skæve grund med de få rette vinkler - jeg hørte helt sikkert en gæst bruge udtrykket: Soranernes Palladio! Fik du den, Jørgen?!

Herefter stod kun tilbage at ønske gæsterne al muligt held!

Batøk/Kristi Himmelfartsdag

Mere end 40 mennesker havde fundet vej til Charlottenlund skovs nordvestre hjørne, til den årlige dyst med de ÆLDRE udgået fra lilleskolen ved Susåens bred. Det store fremmøde afspejlede desværre ikke spilletrangen, for aldrig har Deres ærbødige hørt



Batøk-vinderen Bent Hagemann (S 60).

Så mange undskyldninger for ikke at del- tage - strækkende sig fra lægeattest på brudne lemmer til den aldrig før hørte: "Jeg skal være i kirken kl. 12!" *Siems Siemsen* stod for denne undskyldning, som dog viste sig at være aldeles sand - hans hustru måtte nærmest voldeligt slæbe ham af sted fra sportens fristelser! En teologisk medkom- battant kunne dog berolige - om end med en let omskrivning af det gamle mundheld:

"Det er bedre at sidde i kirken og tænke på fik-fak end omvendt!"

Vi kom dog i gang: 3 indledende heats med de 2 bedste til finalen.

Denne kunne afvikles før kl. 14 med det resultat, at *Bent Hagemann* (S 60) kunne forlade valpladsen som vinder. Han har prøvet før - at vinde, men han havde til for- målet medbragt sin egen saltmættede og forsvarligt tilpidsede kæp, der straks frem- kaldte protester, fordi man her til dette stævne udelukkende spiller med de kæppe, som i forvejen ligger groft tilskårne på pladsen. Det er så op til hver enkelt at forbedre den på stedet inden kampen. Det- te vil blive indskærpet ved indkaldelse til næste stævne og læst op før kampen.

I øvrigt gik alt, som det plejer, bortset fra, at arrangørerne nu har indført den regel, at man betaler 50 kr. og så kan man i øvrigt bælle alt det, man har lyst og mod til, og børnene får vand o.l. gratis.

Det viste sig at være en god ide, idet for- bruget var fuldstændig som det plejer, og vi var fri for konstant at skulle veksle mønter og sedler, men kunne gå op i den ædle sport med liv og sjæl.

Efter 25 års indgravering var den gamle pokal udskrevet og en ny indkøbt. Den tog Bent med hjem til Tranum. Tillykke med den!

Fynsk Batøk

Den 10. juni afholdt fynske soranere batøk- stævne i dejlige omgivelser, men med en smule regn hos familien Clemmensen på Juulskov. Ialt 25 var til stede inklusive so- ranere fra Jylland og Sjælland. Efter en lang dyst endte det med - ikke uventet - at

Flemming Borch Jensen (S 47) igen erhver- vede sig pavetitlen.

Under generalforsamlingen blev der fo- retaget enkelte rokeringer i bestyrelsen, men *Olaf Teusch* blev med akklamation genvælgt som formand.

Morten Nørgaard bragte et indlæg, hvori han bl.a. fortalte, at man igen vil spille ba- tøk på skolen; det er så vidt vides mere end 30 år siden, der sidst blev spillet batøk for- an Ingenmanns Hus. Fynske soranere vil være behjælpelig med at informere eleverne om spillets regler.

Den festlige dag blev afsluttet med sange og en hyldelse til Sorø Akademi.

Jørgen Pedersen (S 55).

Nekrolog

Christian Eggert Hansen

30. januar 1937 - 23. februar 2001

Christian Eggert Hansen voksede op på en gård i Fuglebjerg som den ældste af fem søskende. Som 11-årig kom han på Sorø Akademi, hvorfra han tog studentereksa- men i 1955. I 1963 tog han medicinsk em- bedseksamen, og hurtigt blev hans interesse for psykiatrien vakt. I 1975 blev *Christi- an Eggert Hansen* overlæge på psykiatrisk afdeling på Svendborg Sygehus, og efter i 1985 at være blevet inddraget i planlægning- en af distriktspsykiatrien på Fyn blev han i 1987 overlæge ved Distriktspsykiatrisk Center i Svendborg, hvor han var til sin død. I 1996 havde *Christian Eggert Hansen* et års orlov, hvor han arbejdede på en luk- ket psykiatrisk afdeling på Universitetssy- gehuset i Tromsø i Nordnorge. Det blev af stor betydning for ham; den faglige udfor- dring, men også mødet med den storslåede natur gav ham stor energi og glæde, og han fik desuden mulighed for at dyrke sin helt store interesse, fiskeri. *Christian Eggert Hansen* var et menneske med store visioner og ambitioner; han havde indimellem svært ved at acceptere, at ting tager tid, og efter- lod aldrig tvivl om, hvad han mente om tin- genes tilstand.

Inden det er for sent

Efter vi blev studenter i 1945 har holdet mødtes i Sorø hvert femte år. Vi samlede en lørdag i forsommeren – tæt på eksamenstiden – for sammen med vores koner og kærester at holde weekend og mindes gamle dage. Der blev spist middag og danset på Parnas og senere på Postgården. Efter morgenmaden gik tiden med ture, snak og frokost i spredt orden. Der har alle årene været stort og feststemt fremmøde.



Invitationens forside (Tivoli, juni 1945).

50 års jubilæet i 1995 blev fejret på Sorø Storkro sammen med nogle af de gamle lærere og deres koner. Der blev talt og holdt taler og med sang og dans gik alt så hurtigt. Alt for hurtigt!

I det følgende år mistede vi tre af vores kammerater. De 5 års intervaller føltes pludselig alt for lange, men geniale hoveder fandt på en løsning. Studenterårgang 1945 var for de fleste af os startet i 1938, og undervejs var flere stødt til holdet. Realisterne fra 1943 var jo også startet i 1938.

Resultatet blev en beslutning om at forkorte intervallet ved i 1998 at fejre 60 års jubilæum for hele holdets start på Akademiet. Helt naturligt fik vi på den måde realisterne med. De var jo en naturlig del af holdet, som studenterholdet ikke havde set siden 1943. Mødet var vellykket, og ved 55 års jubilæet i 2000 var realisterne en integreret del af holdet. Det blev fejret med sejlads og frokost på Sorø sø, besøg på Vænget, samvær og kaffe på Esther.

I år var nogle af os samlet til nytårsfest – en tradition, som vi har haft i flere år. Vi var nu omkring de 75 år, som alle de andre fra holdet 1938 – 1943 – 1945. Vi fik den ide at invitere hele banden til sommerkom sammen i Fredensborg den 31.maj 2001. Vi er *Blemmer* (Henrik), *Dicke*



Lidt af den aldrende ungdom.

Vi nåede det, inden det var helt for sent.

(*Mogens Deichmann*) og *Russer (Torben Balstrup)*.

Invitationerne blev udsendt i januar til 30 fra S45 og 9 fra R43, med det lykkelige resultat, at kun 4 afholdt sig fra at svare, mens enkelte afstod fra at deltage på grund af bosættelse i udlandet, bortrejse eller helbredstilstand. Vi blev i den sidste ende 4 realister og 20 studenter med 18 ledsagende piger (damer).

Invitationen gik på samvær, men med forbud mod gaver, flasker, blomster o.l. Derimod var det tilladt at lægge penge efter eget behov og valg i to sparebøsser, en med adresse til Soranernes Hus og en mærket Skolens Crickethold.

Efter ankomsten kl. 13 var der en times genkendelse, øl og sandwich, inden holdet drog fra Fredensborg til Esrum Kloster (ved biskop Eskil), der blev indviet til Jomfru Maria i 1151 og ligesom Sorø (1182 ved biskop Absalon) er et Cistercienser Kloster. Kun en enkelt, nyrestaureret fløj står tilbage. Den indeholder et museum, som arkitekt *Søren Sass* (S 45) har været med til at indrette. Kirken i Esrum har været større (længere) end Sorø Klosterkirke og klostret det første af mange Cistercienserklostre

i Danmark. Dickses fætter, ingeniør *Tom Andersen*, en af Esrum Klosters Venner og søn af *Svend Aage Andersen* (S 20), holdt et inspireret foredrag om de to klostre, med efterfølgende rundvisning i klostrets permanente udstilling og særudstillingen.

Under den efterfølgende buffet med vin og bægereklang blev der holdt enkelte, prisværdigt korte taler og afsunget flere sange digtet til lejligheden. Også de gode gamle Sorø-sange var blevet genoptrykt til lejligheden. Imens stod de to sparebøsser og tog imod bidrag i al ubemærket.

Resultatet blev kr. 2.500 til Huset og kr. 2.000 til Cricketholdet.

Efter 10 timer brød selskabet op, efter sigende mætte og glade som gamle klosterbrødre (og nonner). De fleste af os 75-årige fik endnu en gang set hinanden og vore unge koner. Dertil kom de mange hilsner fra dem, der var forhindret på dagen. Det blev en god og festlig dag med et dejligt samvær, hvor vi endnu en gang fik lejlighed til at mindes de unge, glade soranerdage.



Søren Engsig, Kjeld Hansen, Viggo Lauritsen, Oluf Clausen, Else Engsig, Torben Balstrup, Mogens Deichmann (og Grethe) Henning Poulsen, Henny Lauritsen, Gerda Hansen, Finn Bundgaard, P.E.Jakobsen, Hanne Balstrup, Elsebeth Kofoed, Lillejo Djurhuus, Søren Sass, Kisser Blemmer, Mogens Egeblad, Aase Bundgaard,

J.M.Jørgensen, Jørgen Djurhuus, Hanne Poulsen.

Lis Raaschou, P.H.Raaschou, Kjeld Nye-gaard (og Kirsten), Erik Thastum, Mogens Als, Vagn Schmidt Nielsen, Niels Thiele, Tove Thiele, Henrik Blemmer, Kjeld Bagge Juul, Jacob Balling, Erik Hovgaard.



Finn, yndige damer og et spejlbillede af virkeligheden

Runde fødselsdage september 2001

1. Hilmar Haukur Bendtsen (f. 1931, S 1950), Grenimelur 17, IS-107, Reykjavik, Island.
5. Advokat Palle Schiøtz (f. 1921, S 1938), Kirkebakken 95, 4736 Karrebæksminde.
7. Redaktionssekretær Ole Arnsbjerg (f. 1931, A 1947), Strandvejen 10 C, 2., lej. 162, 7130 Juelsminde.
10. Restauratør Jørgen Pedersen (f. 1941, M 1958), Bymarken 13 C, Sdr. Nissum, 6990 Ulfborg.
11. Kontorchef Jørgen Weilbye (f. 1911, R 1927), Sunesvej 1, 2. tv., 4180 Sorø.
11. Major Bent H. Skouby (f. 1926, A 1942), Nørrekær 10, 2610 Rødovre.
11. Dressmand Per Lind (f. 1931, S 1950), Kronprinsesse Sofies Vej 22, 5., 0003, 2000 Frederiksberg.
12. Stadsarkitekt, forfatter Gunnar Hoydal (f. 1941, S 1960), Tradabrekka 13, FR-100 Tórshavn, Færøerne.
12. Fiskeribiolog Kjartan Hoydal (f. 1941, S 1960), Manbrekka 7, Hoyvik, FR-100, Tórshavn, Færøerne.
14. Karsten Bruun Jensen (f. 1951, R 1969), Skåstrup Strand Øst 40, 5400 Bogense.
14. Laboratorieleder, akademiing. Anders Gottlieb (f. 1961, S 1971), Roarsvej 4, 4700 Næstved.
15. Civ. ing. Torben Rosendal (f. 1931, S 1950), Danas Plads 16, 2., 1915 Frederiksberg C.
19. Ing. Niels R. Andersson (f. 1931, S 1951), Skolevænget 24, Dagnæs, 8700 Horsens.
21. Afd. bestyrer Erik Palm Petersen (f. 1941, R 1958), Hybenhaven 13, 3450 Allerød.
22. Jan Flemming Madsen (f. 1941, S 1961), Toftevej 2, 3760 Gudhjem.
23. Niels Lindberg (f. 1941, R 1958), Vinkældergade 2, 5900 Rudkøbing.
24. Direktør Hans Ejnar Lesting (f. 1911, S 1930), Boulevarden 8, 2., 0035, 2800 Lyngby.

24. Korrespondent Inge Hoff Reffs, f. Nielsen (f. 1926, S 1946), Flakholmen 14, 1., th., 2720 Vanløse.
24. Afdelingssygeplejerske Ruth Sinding-Jensen (f. 1931, S 1949), Snogegårdsvænget 17, 2. tv., 2820 Gentofte.
24. Arkitekt Logan Nørgaard (f. 1931, S 1950), Mariehøj 303, Niverød, 2990 Nivå.
24. Psykoanalytiker Flemming Petersen (f. 1931, S 1950), c/o Brisson, Skt. Knudsvej 11, st. tv., 1903 Frederiksberg C.
26. Henrik Skovgaard (f. 1951, S 1970), Cedervangen 100, 3450 Allerød.
27. Jan Lautrup-Larsen (f. 1931, S 1950), Lyngby Hovedgade 57 D, 2., tv., 2800 Lyngby.
28. Lektor Lars Kelstrup (f. 1941, lærer), Klosterporten, Akademigrunden 1, 4180 Sorø.

Soranske dødsfald

KIRSTEN BUHL MONRAD

f. Axelsen Drejer (S 31)

7. juli 1912 - 20. maj 2001

HENRIK VILHELM MAU HEILMANN
(R 24)

18. juli 1908 - 22. maj 2001

TORBEN BENT JØRGENSEN (A 35)

17. februar 1922 - 24. maj 2001

MOGENS EICH (A 32)

24. juli 1917 - 10. juni 2001

AKSEL ANTON ALBRECHTSEN (S 45)

10. februar 1926 - 14. juni 2001

HELEN GORM FENGER f. Hansen (S 26)

19. april 1908 - 4. juli 2001

ERIK FRODE BÜLOW IVERSEN (A 23)

11. februar 1909 - 5. juli 2001

CHRISTIAN SARAUEW NIELSEN (S 86)

31. juli 1967 - 5. juli 2001

SØREN SPEJLBORG (S 82)

4. september 1962 - 14. juli 2001

BØRGE SEVALDSEN (R 32)

13. august 1914 - 16. juli 2001



Soransk Samfund, kasserer Kontingent/bidrag

Arne Krog	SOR-Data
Ellehaven 9	Soransk Samfund
2950 Vedbæk	Ellehaven 9
Tlf. 45 89 27 13 (12-13)	2950 Vedbæk
Giro 400-1710	Giro 327-1307

Bidrag til Soranernes Hus:

Sendes til kassereren, giro 1-669-0309

Medlemskontingent

er på sidste generalforsamling fastsat til:

1. For dimittend-året, kr. 0,-
 2. I de 7 år, der følger efter pkt. 1, kr. 150,-
 3. Derefter ordinært årskontingent kr. 265,-
 4. Fra det fyldte 67. år dog kun 165,-
-

Betaling af kontingent

1. Alle medlemmer får i løbet af årets første kvartal tilsendt et girokort fra Samfundet. Beløbet skal være Samfundet i hænde senest 3 måneder efter modtagelsen af girokortet.
 2. Medlemmer, der bor uden for Danmark, anmodes om, ved fremsendelse af beløb i check til Samfundet, at anvende en check, trukket på et dansk pengeinstitut. Herved kan Samfundet spare et stort vekselgebyr.
- Husk altid at anføre medlemsnummer.
-

Adresseændring

1. Medlemmer, der bor i Danmark, skal meddele adresseændringen til det lokale postkontor. Samfundet får derved automatisk besked.
 2. Medlemmer, der bor eller bosætter sig uden for Danmark, skal meddele adresseændringen direkte til kassereren.
- Husk altid at anføre medlemsnummer.
-

Medlemsnummer

Medlemsnr. fremgår af girokort/medlemskort og af adresseringen (kun Danmark) bag på bladet. Det er det 7-cifrede tal (= afgangår fra Sorø Akademi Skole + 3-cifret løbenummer) øverst til højre i adresseringen. Tallet (02079) til venstre er Soranerbladets distributionsnummer i Danmark.

Husk venligst altid, ved alle forhold omkring medlemskab, at give oplysning om medlemsnummeret. Det letter Samfundets arbejde.

SORANSK SAMFUND

Formand, Civ.ing. Henning Molin
Ellehaven 12, 2950 Vedbæk
Telefon og fax 45 89 23 23
E-mail: molineon@get2net.dk

Næstformand og sekretær

Michael Goeskjær
Vesterbrogade 191, 3.th., 1800 Frederiksberg C.
E-mail: mg@horten.dk

Årsfest

Anne K. Carlsen
Idagaard, Idagaards Allé 10
4200 Slagelse
E-mail: annecarlsen@hotmail.com

Internet

<http://www.soranskssamfund.dk>
Redaktør: Jakob Bruhns,
Landskronagade 59, 2.tv., 2100 København Ø.
Fax/tlf.: 39 27 59 95
E-mail: jakob@bruhns.dk

Personalredaktør og biografier

Bodil Wille Boisen,
Tersløsegaard,
Holbergsvøj 101E, 4293 Dianalund
Tlf. og fax 58 28 64 09
E-mail: wille.boisen@get2net.dk

SORANERBLADET, redaktion

Morten Nørgaard
Kongsdalvej 43, 2720 Vanløse
Tlf. 38 79 13 37 (bedst 17-19)
Fax +45 38 71 72 63
E-mail: soranerbladet@mail.tele.dk

SORANERBLADET, administration

Kassereren Arne Krog,
Ellehaven 9, 2950 Vedbæk
Tlf. 45 89 27 13
E-mail: a.krog@get2net.dk

Jysk afdeling

Hans Andersen
Dr. Holstvej 1, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 62 90

Fynsk afdeling

Olaf Teusch,
Hesselhøjvej 4, 5672 Brobyværk
Tlf. 62 63 14 80

Sorø Bogtrykkeri ApS
Alleen 9, 4180 Sorø
Tlf. 57 83 05 75 - fax 57 83 51 75

ISSN 0930-1340

Adresseændringer og reklamationer rettes i Skandinavien til det lokale postkontor.

02079 KHC 1965010 000
ROLF HARDY CHRISTENSEN
VIOLINVEJ 32, ST.
2730 HERLEV 2730 0 31/38 1

0
0
0
0
9
3
3



Det måtte jo ske: Pumpen er faldet! Og ærlig talt: pyntede den?

Deadline næste nr. – Den 10. september 2001.

Indhent tilbud på

Person-, Last-, Varevogne



Ringsted	Slagelse	Holbæk	Nykøbing Sj.	Nykøbing F.	Næstved
Bragesvej 9	Elmedalsvej 1	Hovedvej 4	Autogården	Agrovej 2	Transportbuen
57 61 33 55	58 53 33 75	59 43 41 22	59 91 11 22	54 85 84 66	55 77 56 46