



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SORANER-



bladet

MÅNEDSSKRIFT FOR SORANSK SAMFUND
ÅRGANG 87 NR. 3

APRIL 2002



Skjalm Hvides Hus på Store Plads. Se side 14.

Foto: Jørgen Eliassen

SORANSK SAMFUNDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2002

afholdes TIRSDAG DEN 30. APRIL KL. 19.00
i SORANERNES HUS, SOLVEJ 1,
2000 FREDERIKSBERG.

DAGSORDEN iflg. vedtægterne:

- a. Valg af dirigent.
- b. Bestyrelsens beretning om virksomheden det forløbne år.
- c. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber for Soransk Samfund og dets aktiviteter, samt for legater og fonde. Godkendelse af regnskaber ifølge herfor gældende vedtægter.
- d. Behandling af indkomne forslag.
- e. Forelæggelse af budget til godkendelse.
- f. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- g. Valg af revisor.
- h. Eventuelt

Ad c.: Regnskabsoversigt for år 2001 er bragt i SORANERbladet nr. 2/2002 - det fuldstændige regnskab incl. specifikationer vil være fremlagt på generalforsamlingen og kan rekvireres hos kassereren.

ad f.: Efter tur afgår:

Henning Molin (S 46)
Kim Øxenholt (S 81)
Karl Aage Gemal (S 54)
Hans Kiesow (S 73)
Jakob Bruhns (S 94)

Der skal i år indvælges nye bestyrelsesmedlemmer, da Jakob ikke modtager genvalg og Henning slutter sit formandsvirke. Bestyrelsen foreslår Kim Sverre Hansen (S 73) nyvalgt.

Efter generalforsamlingen trakterer vor Hovmester med snitter - ledsaget af øl/vand og en enkelt snaps. Tilmelding på telefon 38 89 00 75 eller 23 64 11 65 vil lette hans tilrettelæggelse heraf!

Vel mødt

*Henning
Formand*



Academia Sorana

efter tegning af Christian Tom-Petersen

SORANER-BLADET

APRIL 2002

87. ÅRGANG

NUMMER 3

De nye ansigter

Som det blev nævnt i sidste nummer af Soranerbladet har en ny redaktion overtaget redaktionsarbejdet med bladet. Redaktionen består nu af flere medlemmer (6 i dette nummer), og endnu flere giver en hånd med i arbejdet med det nye koncept og layout. At redaktionen er sammensat af flere personer – tilfældet vil at vi repræsenterer et bredt aldersspektrum – har sin styrke på den måde, at vi bedre kan dække de gammelsoranske interesser. Det gør vi både ved selv at skrive artikler, men også ved at bringe vore netværk ind i billedet, og på den måde sikre en bred sammensætning af artikler. En redaktion med flere medlemmer er også mere dynamisk, og kan udvides eller indskrænkes efter behov og interesse.

Allerede i dette nummer sker der noget nyt. Først og fremmest sætter vi navne på de nye redaktionsmedlemmer, og en ny føljeton tager form. Samtidig vil flere faste indslag stadig være at finde, blandt andet et Frokostreferat og Soranerkalenderen.

I løbet af året vil Soranerbladet undergå en (tiltrængt?) ansigtsløftning, og vi i den nye redaktion håber at kunne bidrage med nye strømninger, ikke mindst med artikler med mere fokus på yngre gammelsoranere.

I de næstkommende numre præsenteres redaktionens medlemmer også mere indgående. Indtil sommerferien vil bladet beholde sit gamle udseende, men efter sommeren vil et fornyet og foryngt Soranerblad tage sin form. Det skyldes, at vi ønsker at markere den nye redaktion og det nye koncept.

Alle indlæg er fortsat velkomne, hvad end de er skrevet af unge eller de lidt mindre unge. Vi opfordrer til at indlæg så vidt muligt sendes elektronisk til redaktionens kontaktperson Christian Eifer, eller at man i øvrigt træffer aftale med denne hvis det ikke er muligt at sende bidrag elektronisk.

Da dette er det første nummer denne redaktion står for, vil der givetvis være noget vi har overset eller byttet rundt på. Vi beder læserne bære over med disse fejl – men gør os gerne opmærksom smutterne, så de kan blive rettet til næste gang.

På vegne af den nye redaktion,

Line von Gersdorff

Mange tak til Den gamle Redacteur

Af Tatzelwurm

Morten Nørgaard går af. Den utrættelige himmerlandske arbejdshest har fra og med dette nummer nedlagt hvervet som stofindsamler og -udvælger, ombyrder, fotograf, grafiker, DTP'er, lederskribent, brevkasse- og debatredaktør, sportsredaktør, annonce-redaktør, redaktionssekretær, rejsende og skrivende korrespondent fra Sorø og resten af landet samt ansvarlig chefredaktør for nærværende blad. Det kan næsten tage pusten fra en.

Man siger jo, at ingen er uerstattelig, og det kan måske nok være rigtigt i visse tilfælde. I Mortens tilfælde har det imidlertid vist sig at være forkert. Morten har ikke kunnet erstattes af en enkelt person: Vi har været nødt til at danne hele to grupper for at træde i Mortens sted, nemlig en redaktions-gruppe og en grafik- & layoutgruppe. Hvis Morten ikke var så beskeden, kunne han dermed prale af at han, da han gik af, måtte erstattes af ikke færre end ti personer! På

toppen af det hele er det jo langt fra sikkert, at vi bliver lige så effektive, som Morten har været det i de mange år, han har beklædt posten. Vi må nøjes med at håbe, sige Morten mange tak og bestræbe os på at følge i hans fodspor.

Redaktionen i dette nummer:

Bent T. Hansen (R'56)

Christian Eifer (S'61)

Hans Kiesow (S'73)

Jan Stoltz-Andersen (S'55)

Kim Sverre Hansen (S'73)

Line von Gersdorff (S'94)

...og der er også plads til dig!



Morten i hårdt arbejde med ombygning.

Besøg Vestsjællands Kunstmuseum i Sorø inden 20.05.2002

Enestående chance for at besigtige verdenskunst
Interview med Per Schrøder S36 om russiske ikoner

af Christian Eifer S61

En aften i slutningen af marts ringer telefonen hos Soranerbladets redaktionskomite repræsenteret ved undertegnede. Det var Per Schrøder S36, tidligere salgsdirektør i B&W, medlem af eventyrernes klub m.v. og stordonator af Russiske Ikoner til Vestsjællands Kunstmuseum i Sorø. Kort tid forinden havde jeg fra Kunstmuseets inspektør, Charlotte Sabroe, modtaget et katalog over en særudstilling om netop disse ikoner.

Et par dage senere interviewede jeg Per Schrøder i ægteparrets hjem. Omgivelserne og personerne udstrålede verdensstatus, og jeg mærkede at der her var tale om en person der har været i kontakt med de store beslutningstagere i verden og med et livsforløb som et eventyr.

Uddannet som civilingeniør med skibsbygning som speciale i 1944, ansat i B&W med hurtig karrierestigning til direktionssekretær og salgsdirektør. Opgaver i Tyrkiet, Sydamerika, Mexico og sidst, men ikke mindst Rusland. Fra 1956 foretog Per Schrøder 88 rejser til Rusland, af lang tids varighed, svarende til 4 års ophold i Rusland.

Rejserne gik altid til Moskva hvor Udenrigsministeriet og dets afdeling Sudoimport holdt til. Det var her kontrakterne skulle afsluttes. Tekniske spørgsmål blev behandlet i Leningrad (det nuværende Skt. Petersborg).

Per Schrøder færdedes derfor her sammen med regeringschefer som H.C. Hansen, J.O. Krag og mødtes under deres besøg personligt med Anastas Mikojan, Nikita Khrusjtjov, Gromyko, Kosygin og Tjernenko.

Der var tale om store beløb, hvert skib, f.eks. fiskefryseskibe, tankskibe og cargoskibe, kostede mellem 25 og 50 millioner

kr. i datidens penge. Der blev normalt solgt 4-6 skibe ad gangen. B&W byggede i alt 52 skibe til Sovjetunionen.

Per Schrøder fortæller, at datidens Sovjetunion officielt var modstander af den ortodokse religion: Kirker var i stor stil blevet beslaglagt og brugt til lagerbygninger, og endog biografteatre.

”Men allerede ved det første besøg i Sovjetunionen fik jeg tilbudt en ikon forestillende den hellige Nicolai, ham der beskytter folk blandt andet med tilknytning til søfart – og det måtte jeg vel kunne høre ind under. Ikonen har trolig fulgt mig.”

Var dine russiske kontakter i forbindelse med skibshandlerne ikke selv interesseret i ikoner?

Per Schrøder udbrøder: ”Nej - da jeg havde besøg hjemme af en af de russiske inspektører, der overvågede bygningen af de mange skibe som jeg havde underskrevet kontrakt på, sagde denne da han så min Nicolai-ikon – ”har du virkelig hængende et sådant billede – jeg er så stolt over, at jeg brændte min farmors ikon” – sådan så de korrekte partifæller på dem, men jeg havde en anden mening og fik senere flere ikoner, men måtte respektere, at det var forbudt at udføre dem.

Således er min samling, der er vokset til ca. 70 ikoner malet på træ og ca. 30 metalikoner, for størstedelen købt på auktioner her og i udlandet. Det er en broget skare med nogle få fra 1400-tallet, enkelte fra 16- og 1700-tallet, men størstedelen fra 1800-tallet.

Men de er alle russiske og repræsenterer de fleste af de motiver, som den dag i dag bruges i den russiske liturgi. Jeg syntes, at de skulle bevares som en helhed, idet det er den næststørste samling i Danmark, og jeg

har derfor – også som gammelsoraner – student 1936 – testamenteret samlingen til Sorø - nu Vestsjællands Kunstmuseum.

Museumsbestyrelsen havde ønsket at vise dem ved en udstilling, som havde fernisering i de nuværende lokaler i Storegade 9 i Sorø den 1. marts 2002 – og der skal de hænge indtil 20. maj. Museumsinspektør Charlotte Sabroe har skabt en meget smuk ramme om de mange billeder. Der er opsat beskrivelse af motiverne, med skønnede årstal. Et smukt katalog med farvebilleder er trykt med en indgående forklaring på ikonernes betydning.

Lokalerne kender I – her boede Ussing – Baf og senere Luja Balslev og Heus boede i stueetagen.”

Hvordan lærte du at tale russisk?

Per Schrøder lyser op og fortæller: ”Hvordan jeg lærte at tale russisk efter en ordentlig whisky? På et møde i Sudoimport i begyndelsen af 1960 ændrede forhandlingsstemningen sig pludselig, og jeg fik formelt at vide, at man ville meddele mig dato for det næste møde. Jeg indså, at man ville benytte sig af metoden: ’Han skal lægges på is!’. Jeg var klar over, at al min kommunikation blev læst af modparten, og det var ikke nogen nem situation, så på hotellet skænkede jeg mig en kraftig whisky og funderede over, hvordan jeg kunne klare denne sag. Pludselig banker det på døren og på gangen stod en herre fra Fiskeriministeriet, der jo var interesseret i at handelen blev til noget. Han betydede mig at jeg skulle følge med ud i en kraftig snestorm. Han ville i hemmelighed give middag, på en Stolovaja, et russisk spisested. Vi fik kålsuppe og kaviar samt 500 g vodka. Han spørger da: ”Hvad synes du om tolken i dag?” jeg mente ikke at det var gode tegn, hvorpå han sagde, at ministeriet havde bestemt, at forhandlingerne skulle strækkes i hvert fald en måned, men at jeg ikke måtte rejse hjem, - så ville jeg miste kontrakten. Det var underforstået at man mente herigennem at kunne få prisen for skibene reduceret.

Efter at have underrettet mit firma fandt

jeg på at benytte ventetiden til at forbedre mit russiske sprog, og lederen af hotellets servicebureau skaffede mig en privat lærerinde. Det var en bibliotekar fra Leninbiblioteket, gift og med 2 børn. Hun kom hver morgen i ca. 1? måned og underviste mig og var god til at lære fra sig. Jeg var glad herfor og hun blev inviteret i Bolsjoj-teatret, hvor vi hørte operaer og så balletten Svanesøen adskillige gange.

Heldigvis mødte jeg tilfældigvis en dag på en spadseretur i Kreml en viceminister, som jeg kendte fra Udenrigsministeriet, og dette møde resulterede i at forhandlingerne straks blev genoptaget, og jeg kunne vende hjem med en kontrakt på fire skibe.

Handelen mellem Sovjet og Danmark var baseret på bilaterale aftaler, og det var nøje aftalt, hvilke leverancer der skulle leveres. Vi havde to kontrakter på nogle mindre tankskibe, og da det sidste skib skulle afleveres i 1952, mente man fra USA’s side at en sådan leverance var imod vore forpligtelser under Nato.

Vi følte os forpligtet til at levere skibe i henhold til kontrakten, - og det blev afleveret, men der blev en pause i vores leverancer, som først blev genoptaget ved statsminister H.C. Hansens besøg i 1956, hvor han charmerede Khrusjtjov til at medtage leverancer af to fragtskibe i handelsaftalen. Og senere kom de mange fryseskibe til.

Før Khrusjtjovs besøg i Danmark i 1963 blev jeg kaldt over til afslutning af en handel med 3 skibe. Man ønskede at denne ordre skulle give goodwill. Hjemkommet fra Moskva deltog jeg i besøget på B&W og var adjungeret Nina Petrovna, som skulle navngive et fryseskib, og undervejs måtte jeg fortælle hende, hvad hun skulle sige ved dåben.

I 1972 blev 3 russiske diplomater udvist fra Danmark grebet i spionage, svaret kom prompte, at to sekretærer fra den Danske Ambassade i Moskva blev erklæret uønskede og at Per Schrøder opførte sig ikke korrekt og havde udvist disrespect for russiske love og derfor skulle udvises. Men efter nogle måneder blev jeg dog atter kaldt til Moskva.

Det er også interessant, at der penge-mæssigt normalt ikke var problemer. Lenin havde i sin tid dekretet, at man måtte ikke svigte, når det drejede sig om penge i forhold til vesten. Dette medførte, at vi altid modtog de mange rater punktligt, hvilket var af stor betydning for B&W.”

Fra Sorø-tiden fortæller Per Schrøder at hans far var skovrider og godsforvalter på Wilhelmsborg syd for Århus, men “ved den nye lenslov ophævedes len og fideikommisser, og baronen havde ikke råd til hverken forpagter eller skovrider, og der stod min far uden arbejde og med 6 børn. Min far kom derfor til Sorø og overtog ledelsen af Sorø Akademis godskontor, men måtte opgive sin skovridergerning. Her kom de fire drenge efterhånden på skolen. Vi boede i det gule hus på Torvet, hvor rektor Bohn og senere lektor Raft boede.”

Per Schrøder har inspireret af påsken besluttet også at vise sine russiske påskeæg på Kunstmuseet i Sorø og har samme dag som interviewet fået dette arrangeret i Sorø i samråd med Charlotte Sabroe.

Per Schrøder fortæller: ”Når russerne møder hinanden påskemorgen, hilser de ærbødigt og siger: ‘Kristus er opstanden’ – hvortil den mødte svarer – ‘Ja sandelig, Kristus er opstanden’. Derefter kysser de hinanden og udveksler gaver ofte i form af påskeæg.

Nu er der jo forskel på folk – zarerne gav til deres ægteviede juvelbesatte påskeæg, opfindsomt fremstillet til lejligheden af fornemme juvelerer som Fabergé.

Hos adelen gav man hinanden porcelænsæg dekoreret i smukke farver, og bønderne nøjedes med æg fremstillet i træ og malet med religiøse motiver. I montren ser man et sådant æg med et billede af den hellegelige Nicolai.

Af særlig historisk interesse vises et porcelænsæg med initialerne EF og det russiske statsikon St. Georg og Dragen.

Det har været en gave fra Elisabeth Feodorovna gift med storfyrst Sergej Alexandrovitch af Rusland, søn af zar Alexander III, 1845-94, og Maria Feodorovna (kejserinde Dagmar).

Elisabeth Feodorovna er det russiske navn for prinsesse Elisabeth Alexandra Louise af Hessen und bei der Rhein, født i Darmstadt 1864 og gift i 1884 med storfyrst Sergej, som døde i 1905.

Den unge storfyrstinde påtog sig i krigen 1917 rollen som sygeplejerske ved fronten. Efter revolutionen blev hun sammen med zarfamilien fængslet, og som medlem af den russiske zarfamilie blev hun – uden tak for sin patriotiske indstilling under krigen – 17-18. juli 1918 styrtet ned i en tom minegang nær byen Alapaievsk.

Det er således ikke uden drama at man besøger Vestsjællands Kunstmuseum i Sorø.

For cricketinteresserede kan det sluttelig oplyses, at Per Schrøders bror Laurits senere dannede en cricketklub i Kalundborg og også udøvede dommerhverv i den forbindelse.

Christian Eifer

Stiftende møde i Soransk Samfunds Whisky Klub!

Kære Soranere

Der indkaldes hermed til stiftende møde i Soransk Samfunds whisky klub — en klub for alle whisky-interesserede Soranere. Vi begynder med at smage et par forskellige Single Malts og vil derefter afklare interessen for flere smagninger/aktiviteter

samt den eventuelle interesse i et muligt fælles indkøb af en whiskytønde direkte fra et skotsk destilleri.

Pris: 50 kr.

Tid og sted: Tirsdag den 7. maj kl. 19.00 i Hauerslev Salen, Soranernes Hus, 5. sal. Bindende tilmelding: til Jakob Bruhns på jakob@bruhns.dk/35841484, senest fredag den 3. maj. Læs mere: <http://www.soransksamfund.dk/klubber/whisky/>

Vel mødt,

*Kim Sverre Hansen (S 73)
og Jakob Bruhns (S 94)*

Sidste krigsår på Sorø Akademi

Af Ib Juul

Foranlediget af teologen og latineren Helge Haystrups omtale af krigsårene 1939-42 får jeg lyst til at fortælle om nogle oplevelser som ny elev og alumne i det sidste år før befrielsen 1944-45.

Haystrup skriver om maden, at den var elendig i hans tid. Maden var naturligvis meget lidt spændende, om end der altid var rigeligt af den. Hadet af alle var byggrøden med ”kanonkugler”, der vist nok var daglig kost, og sovs og kartofler manglede vi bestemt heller ikke.

Jeg startede i august 1944. Men sandelig ikke så privilegeret som Helge åbenbart har været. Her skete det efter en skrap optagelsesprøve lige efter sommerferiens begyndelse i juni 1944. I alt var 140 aspiranter fra hele landet i kamp om ca. det halve antal pladser, 40 til optagelse i 1. mellem, 30 til 1.g.

Prøverne stod på i 2 dage. Første dag var de skriftlige. Anden dag de mundtlige, hvor akademiets lærere på skift kom ind og eksaminerede os. Yderligere skrappe var betingelserne for at blive alumne, for kun relativt få pladser var her til stede. Og fik jeg ikke en alumneplads, kunne jeg ikke gå på Sorø, da mine forældre ikke havde råd til at betale for mig ude i byen. Men jeg var heldig, så jeg blev optaget som alumne til start i 1.g matematisk (dengang var vi så få, så vi behøvede ikke senere så almindelige x, y, z, u, v osv. som yderligere klassebetegnelse) i 1944, som skulle vise sig at blive det sidste krigsår.

Jeg blev taget godt imod af mine nye klassekammerater, dog efter nogle dages tilvænnning fra den halvdel af klassen, der allerede havde 4 års Sorø-tid bag sig. Men vi var jo lige så mange nye, så det gik udmærket. Selvfølgelig måtte man acceptere de små drillerier – jeg var dengang forsynet med et stort underbid og lød snart navnet Skuffe – men det var tydeligt ikke ment uvenligt.

I den vinter var der ikke koldt på vores kammer – men det var faktisk urimeligt kolde vilkår, vi blev budt. 5 personer på et lille kammer omkring et rundt bord. Alt hvad vi rådede over var en stol og to små skabe, så enhver form for privatliv var udelukket.

Lærerne.

Et par ord om enkelte af vores lærere. I dansk havde vi rektor Bohn, der som lærer helt lagde det rektorale fra sig. Han var morsom, næsten hyggelig, om end kræven- de. For at vi skulle forstå betydningen af historien og egnen, sendte han os i weekenderne ud på cykelture til de omkringliggende seværdigheder som kirkerne i Fjenneslev og Bjernede, ja helt til Ringsted – og vi blev skam eksamineret mandagen efter. Af en eller anden grund havde han forset sig på grammatikken og havde forfattet et helt nyt dansk grammatiksystem, som så vidt jeg ved kun blev solgt til os. I hvert fald har jeg hverken før eller siden hørt det nævne.

A propos det rektorale lærte jeg en anden ting. På kongens fødselsdag fik vi alumner en festmiddag. Jeg var kommet til at sidde overfor ham, og på et tidspunkt ville han skåle med mig. Jeg greb glasset for at sige ”Skål”, men så lød det: ”Man rejser sig når man hilser på sin rektor!”

I matematik havde vi Damgård Sørensen. Selv om han forbløffede mig i en af de første uger – jeg havde glemmt min hjemme-regning og undskyldte det, hvorefter han stak mig én på kassen med bemærkningen: ”Sådan én har du vist aldrig fået før, så det trænger du til” – blev vi hurtigt gode venner, og jeg fandt hans undervisning særdeles inspirerende, fordi han altid var ude efter de finesser, der kan forgyldte netop matematikken. Og i gymnasie matematikken, dengang som nu, hvor pensummet er et helt andet, er der altid plads til de overraskende og fikse beviser.

I fysik havde vi Blem. Han var også optaget af sit fag, men utrolig nem at få distraheret ved at vi spurgte til hans virkelig store interesse, nemlig Bridge. Først langt senere, da jeg kom i samme lærerposition som dengang Blem, blev jeg klar over, at elever altid tror, at det er dem, der distraherer læreren. De ved nemlig ikke, hvor ofte det indgår i hans strategi, når der f.eks. ikke har været ordentlig tid til hans forberedelse af netop den time.

Også Balslev har jeg kun godt at sige om. Han var en ægte humanist, nærmest også videnskabsmand. Og travende op og ned ad gulvet fortalte han levende både Danmarks- og verdenshistorien. Han var i høj grad med til at give mig den politiske grundopfattelse, jeg forlod akademiet med, uden at hans undervisning på noget tidspunkt blev partipolitisk. Som speciale valgte han kirken, så jeg kan stadig tale med om, hvor trættende mange våbenskjolde der er afbildet. Og jeg lærte begrebet ”forbandt”, der viser om en mur er samtidig eller kommet til senere.

I sang havde vi Henrik Schiøtz, som har været positivt omtalt i det sidste nummer af bladet – med rette. En lille historie om ham: Ved en julefest for alumnerne, hvor også rektor Bohn og en række lærere var til stede, sad Schiøtz ved flyglet og sang for. På melodien fra Den glade Enke kom spørgsmål som: Kan I lide smukke kvinder, hvorefter forsamlingen sang Ja, ja, ja. Kan I lide mange lektier – uundgåeligt efterfulgt af Nej, nej, nej. Men så kom det: Kan I lide – og så tilpas snedigt, at ingen var i tvivl om, at det drejede sig om rektor, men også så Schiøtz til enhver tid kunne hævde, at det havde han da ved gud aldrig haft i tankerne. Og forsamlingen sang da også som ønsket: Nej, nej, nej. Her var vores så afholdte sanglærer en smule populistisk, hvad der ellers ikke lignede ham.

Men sandt var det, at rektor P.H. Bohn ikke var populær, hverken hos elever eller lærere. For mange år siden havde vi i Sornerbladet en diskussion herom, og den dukker jo op med mellemrum. I mine øjne var han en hædersmand – ganske vist med en-

kelte komiske gammeldags ideer – men først og fremmest båret af en dyb ansvarfølelse overfor de forældre, hvis børn han på skolen var i forældres sted for.

Og netop i dette sidste krigsår kom denne ansvarfølelse til fuld udfoldelse. På et tidspunkt ville tyskerne overtage Akademiet, men i kraft af Bohns gode overtalelsesevner, lykkedes det ham at snakke dem fra det. Der var mange luftalarmer. Og hver gang skulle vi alumner, der boede på 3. sal, med vores madrasser på ryggen, slæbe os ned i kælderen. Én bestemt nat i alt 3 gange. Og hvor vi hjemme for længst var holdt op med at reagere, hjalp der ingen kære mor. Men Bohn var hos os i kælderen hver eneste gang.

Adskillige 3.g.ere var involveret i modstandsbevægelsen, og kom i voldsom karambolage med Bohn, som mest af alt frygtede, at han ville svinge sit ansvar overfor forældrene, hvis han havde tilladt noget, der kunne betyde, at deres søn blev taget af Gestapo.

Vi ”små” var skam med. Af og til med uddeling af illegalt blad. Og vi foretog en omhyggelig opmåling af omliggende åer og grøfter. Hvorfor gik aldrig op for os. Men måske det var en beskæftigelsesforanstaltning.

Den 4. maj hørte vi befrielsesbudskabet i radioen inde i opholdsstuen på 3. sal. Ud i Sorøs gader og feste sammen med hele byen, bl.a. det ungarske kompagni, der lå der og var mindst lige så glade som danskerne. Ole Olsen – advokaten og triptykonmaleren – klatrede op på statuen på torvet og var den, der fik givet udtryk for vores alles begejstring.

Vi var vidner til de bortdragne tyskeres triste tilbageset ad Hovedlandevejen, langs hvis sider vi fandt bortkastede maskinpistoler, knive, gasmasker og meget andet. Og vi vinkede begejstret til Montgomerys styrker, der kom den modsatte vej.

Andre erindringer.

Jeg var med til at stifte en afdeling af Konservativt Gymnasiaster. (Ikke så mærkeligt. Min far var formand for den tilsvareren-

de vælgerforening hjemme.) Jeg holdt blandt andet et foredrag: Hvorfor er jeg konservativ? Som desværre blev afbrudt af en luftalarm. Sammen med kommunisterne – som dog af hensyn til besættelsen kaldte sig noget andet – havde vi en endog meget livlig studiekreds. Vi var mange politisk interesserede, og vi lærte bestemte nyttigt om samfundsforhold. Hver aften blev fyldigt refereret, og dette referat eksisterer endnu, idet jeg mange år senere sendte hele referatbogen til min daværende kollega borgmester i Tåstrup Flemming Jensen, der var vores formand og som i modsætning til mig stadig kunne få noget ud af emnet: Hvorfor er jeg konservativ?

September 1945 så et nyt skoleblad "Sic" dagens lys men en ikke ukendt redaktionssekretær Henning Molin.

Endelig vil jeg nævne, at jeg sammen med en af mine klassekammerater meldte mig til en af de dengang så populære læsekredse hos Boghandler Svegård, hvor man havde den nye bog en uge – dvs. vi skulle nå den på en halv hver, og det gjorde vi. Aldrig hverken før eller senere har jeg læst så megen ny litteratur. Men vi nød det! Ikke mindst vore diskussioner bagefter.

Jeg vil hverken begynde eller slutte med latin, men i stedet det danske kerneordsprog:

Hvad man i ungdommen nemmer
man ej i alderdommen glemmer!

Det er nok ikke tilfældigt, at vi er mange, der betragter årene på Sorø Akademi som et af højdepunkterne i vores liv.

Ib Juul (S47)



Ny føljeton:

Soranske Skæbner

Af Line von Gersdorff (S94)

Redaktionen Unge Soranere præsenterer nu læserne for en ny føljeton i Soranerbladet. Ideen opstod i efteråret 2001, da vi mødtes nogle stykker fra klassen på Esther inden den årlige Soranerfest på skolen. En del havde jeg ikke set siden studentefesterne, og det var spændende at høre deres historier. Det var disse historier der, sammen med tanker som "Gad vidst hvad der blev af...", dannede grundlaget for ideen til Soranske Skæbner.

Det var egentlig en meget hyggelig eftermiddag, nogle af vennerne havde jeg ikke set siden vi for snart 8 år siden trallede ud gennem Klosterporten iført studentehuer og en kæp i øret. Vores klasse havde alle tre år et festligt sammenhold, og derfor var gensynet med vennerne glædeligt. Nogle havde kærester med, andre underholdt med historier om deres børn, men for os alle gjaldt det, at vi synes det var spændende at høre om hvad de andre lavede nu.

Gennem min tid på skolen optrådte flere fremtrædende personligheder, de fleste heldigvis husket for det gode, det kreative og engagerende. Føljetonen Soranske Skæbner tager udgangspunkt i de personer fra min egen skoletid, som bidrog til det kulturelle og sociale liv med deres væsen. Personer, som jeg garanteret ikke er den eneste, der er nysgerrig efter at høre mere om – hvad har livet, skæbnen, haft i vente for dem?

Men det kunne lige så godt være personer fra DIN skoletid! Så sidder du med spørgsmålet om en gammel skolekammerats skæbne – en person, som kan fortælle en spændende historie – så tøv ikke med at give et praj til Redaktionen Unge Soranere. Så sporer jeg vedkommende op og fortæller hans eller hendes historie. Eneste krav er, at det er en forholdsvis ung gammelsoraner. Redaktionen kan kontaktes på line@gersdorff.dk, eller 40 164 164.

Soranske skæbner

Af Line von Gersdorff (S 94)

For enden af min lange rejse op til 4. sal, hvor Simon bor, står han på trappen og modtager mig. En høj, slank fyr med en udstråling af ro og balance. Som vi træder ind i lejligheden, tager mit endnu hidsige åndedræt duften af østens mystik ind – eller i hvert fald duften af det, jeg forbinder med østens mystik. Rummene har en atmosfære, der giver den besøgende ro i kroppen, og en tur rundt i krogene afslører at Simon ikke er den store samler. Af ting. Kun nogle få ting med særlig betydning har fået plads i Simons hjem, som for eksempel en Buddha og de vigtige ”Tablas”, som er indiske trommer.

Det var mødet med Simon og hans historier til Årsfesten sidste oktober, der gav mig ideen til fortælle-føljetonen Soranske Skæbner. Simon havde så mange spændende historier at fortælle, at jeg fik lyst til at videreformidle disse historier – og i øvrigt opsøge andre spændende historier hos unge gammelsoranere. På denne første færd ud i

Simon Troels Krohn er født i 1975 og er student fra 1994. Han er opvokset i Sorø og selvom han nu bor i København, kommer han ofte på visit på Sorø-kanten. I gymnasietiden kunne Simon ofte findes bag et sæt trommer, i færd med at øve rocknumre med sit band - deraf fik han tilnavnet “Animal” (hårdtslående figur fra The Muppet Show, red.) Efter et år i Gardehusarregimentet i Næstved søgte Simon ind på filosofi-studiet, hvor han har befundet sig siden 1995, med kortere og længere pauser.

de Soranske Skæbner har jeg opsøgt ham der gav mig ideen, Simon Krohn.

Filosofi og indiske trommer

Simon studerer filosofi ved Københavns Universitet. Selv siger han at det var en tilfældighed at han endte på filosofistudiet, men i dag kan han ikke forestille sig noget andet. ”Filosofi er et meget abstrakt fag, og



Det åndelige pusterum foran Simons Buddha.

Foto: LvG



Simon er også en glimrende kok.

Foto: LvG

der er et meget stort frafald i løbet af de første par år, måske så stort som 75%," fortæller Simon, der mener, det igen er tilfældet der gør, at han selv er kommet så langt som han er. Af de, der gennemfører bacheloruuddannelsen, fortsætter kun en meget lille del på overbygningen. Blandt disse få er Simon. "Det sociale liv foregår på grunduddannelsen, og derfor er der en tendens til at de tilbageværende studerende på overbygningen er nogle meget fordybede, skæve eksistenser, der lever i deres egen verden. Står man og betragter dem lidt udefra, kan man godt undre sig lidt over hvad de egentlig laver." Simon har selv prøvet at kigge på disse skæve eksistenser, der svæver lidt for hjemmevant rundt på instituttet, da han som russer blev vist rundt første gang.

Filosofistudiet har blandt andet bragt Si-

mon ud på en rejse til Indien, hvor han tilbragte et år på et indisk universitet for at studere deres form for filosofi. Det var igen tilfældet, der rådede – Simon var rejst til Indien for at finde et sæt Tablas, og mens han var der, faldt han over et universitet hvor han fik en overvældende lyst til at studere. Så fulgte 1? år med papirarbejde, før han omsider kom til Indien igen. "Der er ingen fra Københavns Universitet før mig, der har været på studierejse i Indien. Så man kan godt sige jeg var banebrydende på det plan – der var virkelig mange detaljer, der skulle på plads før jeg kunne komme af sted." At valget faldt netop på Indien er noget familiært – Simons bedsteforældre har boet mange år i Indien, og hans far er født der. Så Indien har altid været en del af Simons verden.

Mens Simon var i Indien, havde han mange forunderlige oplevelser. En af dem var introduktionskurset i indisk filosofi for udenlandske studerende. "Vi var ca. 15 udenlandske studerende – mig, en del buddhistiske munke fra Thailand, Burma og Korea, samt en enkelt sydkoreansk nonne. Undervisningen foregik på engelsk, og det var en spøjts fornemmelse at sidde dér i klasselokalet med de meget flinke, smilende munke og nonnen, der alle med garanti ikke forstod en brik af hvad der blev sagt, fordi de ikke talte engelsk." En af de små, spøjse ting Simon oplevede, var at se filmen *The Matrix* på en bærbar computer – for derefter at bevæge sig ud i den indiske nat, med alle dens lyde, lugte, dyr og mennesker.

Yogalærer og musiker

Simon ser ikke så meget sig selv som filosof eller filosofistuderende, men mere som yogalærer og musiker. Både yogaen og musikken hænger godt sammen med filosofien, yogaen er en del af den indiske filosofis praksis. På det musiske plan spiller Simon sammen med 4 andre, som han betegner som sine musik-legekammerater. Han vil helst ikke sætte genre på den musik de spiller, men betegner det som lydlandskaber. "Når jeg spiller musik, så skaber jeg noget

– det er ikke altid jeg ved, hvor jeg vil hen når jeg begynder at spille. Sådan er det også med det band, jeg spiller i, vi øver os ikke så meget, vi improviserer os frem.” Simon sætter en CD på med musik, de selv har optaget fra en af de få øvelsesaftener. Stilen er behagelig, afslappet, og igen toner østens mystik frem på min indre skærm. Jeg kan næsten fornemme folk i lotusstilling med lukkede øjne, og jeg får lyst til selv at prøve – når jeg kommer hjem, vel at mærke.

Yogaen er en vigtig del af Simons liv. Ikke alene bruger han den til meditation, han underviser også andre i yogaens kunst. ”Jeg har dyrket yoga i omkring 5-6 år. Da jeg boede i Indien, mødte jeg en sød amerikansk pige, som jeg fulgte hjem til USA. Jeg boede seks måneder hos hende i Michigan. Her mødte jeg min yogalærer Michael, som jeg udviklede et Karate Kid-agtigt forhold til – jeg arbejdede hårdt i hans have, og til gengæld underviste han mig intensivt i yoga. Nu underviser jeg så i Power-yoga, hvilket er en dejlig tom betegnelse, som ingen rigtig ved hvad dækker. Det passer mig fint, for så har folk ikke så mange faste forestillinger om hvad de skal undervises i,

og så tror jeg de er mindre kritiske.” Simon fortæller, at det primært er kvinder, der kommer til hans yogatimer. Mændene kommer kun én gang hvor de oplever, at de ikke er lige så smidige som kvinderne, at de ikke kan komme helt ud i strækkene. Så kommer de ikke igen, selvom det ikke er det, det handler om. ”Det er en ego-ting med mændene. Hvis de oplever, at her er et felt, hvor de ikke fra start af er mindst lige så gode som kvinderne, så giver de op. Yoga handler grundlæggende om at lære krop og sind at kende, derved lærer man at lytte til sig selv og finde ud af hvordan man er god ved sig selv. Pointen ved at lære sig selv at kende er, at man også skulle kunne forstå andre bedre, og derved også behandle andre bedre.”

For meget filosofi gør dig underlig

Filosofi er ikke noget, der skal tages for alvorligt. I hvert fald ikke ifølge Simon. ”Filosofien ser livet som et mysterium, men giver ingen løsninger. Hvis man bliver ved med at tænke på om koppen også er en kop, når man vender ryggen til den, så bliver man underlig i hovedet. Derfor er yogaen så dejlig konkret, den forholder sig til krop-



Simons indiske Buddha.

Foto: LvG

pen og ånden og til det at blive et bedre menneske. Jeg vil ikke påstå, at jeg af den grund har fundet 'den sande vej' eller noget andet fjollet, men jeg er til gengæld helt overbevist om at der er meget visdom gemt i de spirituelle traditioner, som yoga og buddhisme."

Og med disse visdomsord efterlader jeg så Simon til hans aftenmeditation. Alt imens jeg selv bevæger mig ud i den materialistiske verden, rodende efter mine bilnøgler, mens jeg spekulerer over hvordan jeg kan få den fornemmelse af ro og anti-stress, jeg lige har oplevet, til at blive i min krop – også i morgen. Måske skal jeg begynde at dyrke yoga?



Yoga giver en bedre forbindelse mellem krop og sind.

Foto: LvG

Indvielse af Skjalm Hvide Huset

Af Tatzelwurm

Den 3. december var der indvielse af det nyeste alumnat på Akademiet, kaldet Skjalm Hvide-huset. I den anledning var bestyrelsesmedlemmerne for Soransk Samfund inviteret, og vi deltog 4 mand fra Nordsjælland. Det var et glimrende arrangement med besigtigelse af stedet, hvis værelser er noget anderledes end dengang, vi selv boede på Akademiet.

Først sagde tidligere formanden for Stiftelsen, Bendt Hansen, velkommen. Dette efterfulgtes af en klangfuld afsyngning af "Jeg ved et sted..." Så holdt Departementschef Henrik Nepper-Christensen tale efterfulgt af arkitekten bag bygningen, Torben Bregenhøj. Efter noget bigband musik og musik ved skolens elever holdt rektor Erling Kristensen følgende tale:

"Det er en stor dag for skolen. Det er en meget glad dag. Det er en dag hvor alle vi, der virker her elever og ansatte, må føle stor optimisme og tro på fremtiden.

Jeg vil endda gå så vidt som at sige, at det er en drøm, som nu er gået i opfyldelse.

Drømmen om, at også vi skulle få en kantine, er nu gået i opfyldelse.

Det har igennem de mere end 20 år, jeg har haft medansvar for denne skoles gode udvikling, altid været med i vore handlingsplaner.

I de temperaturmålinger vi fra tid til anden har taget på skolens kerneområder, har det varmeste ønske både blandt elever og lærere været at få en kantine. Det er nu endelig lykkedes, og vi står overfor i denne uge at ansætte en kantinebestyrer, så vi kan komme rigtig i gang hurtigst muligt efter juleferien.

Det er jo for resten også Ludvig Holbergs fødselsdag i dag. Det er en af vore flagdage, hvor vores eget flag rejses. Det er der god grund til. Han er en af Akademiets helt store mæcener.

Men urkraften bag den lange Soranske historie er nu Hvideslægten med Skjalm Hvide som stamfaderen. Hans barnebarn (Absalon) oprettede jo et kloster her i år for 840 år siden. Det kloster var meget velha-

vende og dobbelt så rigt som moderklosteret i Esrum, og værdierne er altså grundstammen i det, der i dag hedder Stiftelsen Sorø Akademi. Den Stiftelse som nu i dag stiller en ny pragtfuld bygning til rådighed for Skolen, og som med respekt for grundlæggerne af det hele, ædelt og i respekt for arven, har tildelt navnet Skjalm Hvides hus.

I 80'erne og 90'erne har vi kunnet glæde os over de mange bygningsmæssige forbedringer, der blev gennemført. Vi skylder også Undervisningsministeriet megen tak for den opbakning og velvilje, vi også bevillingsmæssigt har følt i gennem de seneste 20 år. Mange ting står smukt i dag.

Når man tænker på de opgaver, som er løst, kan man blive helt forpustet:

- totalt renoveret køkken i Hovedbygning med byens største enhætte
- total renovering af gange og sale i Hovedbygningen og indretning af lokaler til nye tidssvarende funktioner
- total renovering af Ingemanns Hus, som nu huser en del af administrationen. Molbechs hus indrettet til regnskabsafdeling
- mange forbedringer og nyindretning i Naturfagbygningen
- i Avlsgården indretning af vel stadig landets fornemste lokaler for musik, billedkunst, den gamle badesal, senere musiklokale indrettet til edb-lokale.
- Helt ny facade på Hovedbygningen som nu står smukkere end nogensinde.
- etablering af flot bogdepot i Hovedbygningen, etablering og digitalisering af Uddannelsesbiblioteket i Biblioteksbygningen. En stor del af Stiftelsens samling på 2. sal har Lena Kristensen nu gennemført digitaliseringen af.
- markante forbedringer bl.a. af faget idræt, først ved en stor investering fra Stiftelsens side i hallen, senest forbedringer i tilknytning til den gamle gymnastiksal og vort fornemme stadion
- betydelige investeringer i IT i kraft af økonomiske støtte fra Stiftelsen
- kloakering af hele området, isolering overalt, den gamle varmecentral ned-

lagt og tilslutning til naturgas og de fleste tage udskiftet

- Munkedamshuset, en smuk gave fra Stiftelsen for nogle år siden

Hvis man opmærksomt har lyttet efter, har man nok fået den tanke, at de store investeringer ikke er anvendt på kostskolen. Selvom man nok har kunnet regne ud, at nyindretningen af kostskolekøkkenet og etableringen af elevatorer til spisesalen (det tog det meste af et par år samtidig med, at det første Sorømøde blev afholdt her i 1984) i Hovedbygningen var en dyr omgang.

Det er ganske rigtigt. Kostskolen er ikke desto mindre et af vore kerneområder og forbedringerne af rammerne dér, har så absolut også været et af vore store og varme ønsker gennem årene. Mit notat af 13. december 1995 til Stiftelsens bestyrelse blev vel modtaget der. Drømmen er realiseret: et nyt smukt hus og i den farve, som vi - efterhånden som bygningen blev til - blev overbevist om var den rigtige, og som arkitekterne heldigvis hurtigt var med på..

Med Skjalm Hvides hus er givet startskuddet til et markant kvalitetsløft af kostskolens fysiske rammer.

Hele førstesalen her er indrettet til alumnat: 28 værelser - tidssvarende indrettet - og dejlige fælles faciliteter med en privatpræceptorlejlighed, som er smukt beliggende med umiddelbar forbindelse til alumnatet og alummerne der, men samtidig placeret så der også er mulighed for at dagligdagen kan forløbe ugenert.

I de næste par år følges dette byggeri op i kraft af et enestående og fremadrettet samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Stiftelsen med en fornyelse og modernisering af de 5 huse, som nu er 40 år gamle og nedslidte. En tilbygning (Bülows hus) - er snart er færdig.

Om godt 2 år står det hele færdigt og rammerne for kostskolen er så også på et niveau, som passer til vore ambitioner og fremtidens krav.

Alt det er fysiske rammer, som vi nu skal udfylde både med møbler og undervisningsmateriel.

Vi vidste jo, vi skulle bruge den plads, vi kunne få og lidt mere til, for at kunne rumme alle de venner, vi gerne ville se i dag, og som vi vidste kunne glæde sig med os.

Men læg mærke til: vi har også her i stueetagen fået vigtige faciliteter for skolens fremtidige funktion. Faciliteter, som er nødvendige for at kunne gennemføre pædagogisk fornyelse og udvikling.

Det er store udfordringer, som stiller betydelige krav til forpligtende samarbejde lærerne imellem, men som også forudsætter undervisningslokaler (multimedielokaler og projektundervisningslokaler, som kan rumme mere end de sædvanlige 28 elever), som spiller op til Undervisningsministeriets udviklingsprogram og ideer om det virtuelle gymnasium.

Det virtuelle gymnasium giver visionen og strategien med bud til alle gymnasier om, hvordan udviklingen og omstillingen kan gribes an.

Det er et koncept, der forudsætter eller indikerer en faglig og pædagogisk skoleudvikling med klar og målrettet anvendelse af IT.

Før - siges det - tilpassede uddannelse individet til et meget begrænset udbud af medier; i fremtiden vil uddannelse tilpasse medier til ethvert individs behov og smag.

Vi skulle have store muligheder for at deltage kvalificeret i denne udvikling, dels som følge af de nye undervisningslokaler af forskellig størrelse, dette hus rummer, og som bliver indrettet med multimedier, men også med et lærerkorps som på IT-området alle igennem de seneste 2 år har fået en opkvalificering i kraft af en massiv fokusering på videreuddannelse af alle lærerne på IT-området.

Men selvfølgelig skal vi også stille os selv og hinanden det spørgsmål: hvor omfattende forandringer kan IT og ikke mindst skal IT udvirke i gymnasieuddannelsen med henblik på at give eleverne optimale forudsætninger for at begå sig i viden- og netværkssamfundet.

Bare rolig alle sammen: Jeg fortsætter ikke med at filosofere over det. Arrangementet her er naturligvis ikke stedet til at

dvæle ved sådanne svære overvejelser og beslutninger, men jeg berører det blot for at præcisere, at naturligvis forpligter de store investeringer i Sorø Akademis Skole os alle, der virker her. ”

Der kommer mere om Skjalm Hvidehuset, der i øvrigt kaldes ”Stregkoden” af alumnier og andre i Sorø i næste nummer af Soranerbladet.

Frokosten den 7. marts 2002

Af Bent Thorkild Hansen (R56)

Min ankomst til frokosten skete noget forsinket, og eftersom jeg ventede det sædvanlige antal deltagere, en 10-15 stykker, blev jeg ret så overrasket ved at se 3 næsten fuldsatte borde, befolket med åbenbart sultne gammelsoranere. Ganske vist var jeg klar over at frokosten ville blive gæstet af gammelsoranere forbundet med såvel skolen som Sorø By, Initiativgruppen og Jul i Sorø's Venner, men at deltagerantallet skulle snige sig op til 26, var en behagelig overraskelse.

Grundet min sene ankomst overværede jeg hverken hurraer eller sang, og jeg måtte konstatere at formandens opfordren til at indskrive sig i gæstebogen ikke var blevet fulgt af godt en tredjedel af selskabet hvorfor jeg ikke er i stand til at bringe deltagerlisten i referatet. Ingen nævnt, ingen glemt.

Inden jeg refererer om Initiativgruppen og Jul i Sorø skylder jeg at oplyse, at der blev fremsat en udtalelse der måske kunne blive til en virkelig god ide. I husker sikkert at museumsinspektør Charlotte Sabroe fra Vestsjællands Kunstmuseum under frokosten i november sidste år kunne berette om de seks ikke realiserede museumsprojekter, ligesom Lone van Deurs ved februar-frokosten dels kunne fortælle om Tersløsegaards dårlige forfatning dels efterlyste ideer til bygningernes fremtidige brug. En af dagens deltagere, Anker Lundgaard (R'49), kom med den temmelig gode ide at kombinere ovennævnte projekter. Han foreslog at hvis man byggede museum på Tersløsega-

ard kunne hele tre problemer løses på én gang: Kunstmuseets udvidelse, Tersløsegårdens anvendelse og udfyldning af et kulturvakuum nord for Sorø. – Jeg skylder dog at oplyse, at løsningen af sidstnævnte problem står for min regning fordi en væsentlig grund til at amtet ikke støttede kunstmuseets byggeplaner var den at man i Amdsrådet syntes at når Sorø havde Amtsgården m.v. skulle der ikke hældes flere penge i den midtsjællandske sump. Det kommer man ud over nu, idet Tersløsegård ligger i Dianalund Kommune, i det tidligere Holbæk Amt.

Som ovenfor nævnt blev frokosten gæstet af Initiativgruppen og Jul i Sorøs Venner, og hvor førstnævntes formål er at udfylde det tomme rum i Storgade med kunstværker, er en af Jul i Sorø's målsætninger at oplyse om den lokale historie. Tilsammen har de en vigtig lokal kulturrolle at spille, og det er tilfredsstillende at konstatere at ikke alle gamle elever rejser væk fra byen efter endt skolegang men, at nogle rejser væk og kommer tilbage, og andre bare bliver.

Hugo Jacobsen (R'50), indehaver af Svegaards Boghandel, formand i Handelsstandsforeningen

og primus motor i Initiativgruppen, kunne berette om jagten på midler til indkøb af kunst. Foruden fondsmidler havde man fået Jens Peter Helge Hansen (S'63) til at lave et litografi der blev solgt til fordel for sagen, og det blev så efterspurgt at man lokkede ham til at gentage succesen. Vi fik også oplyst at anledningen til jagten på kunst var, at efter Storgade i 1993/94 var blevet renoveret for ca. 25 mill. kr. syntes "man" at der manglede noget. Hugo Jacobsen kunne også berette at der i de sidste 10 år er sket en væsentlig byfornyelse: ca. 200 nye boliger, private ejendomme er renoverede og man har fået en arkade, Holbergarkaden, på den tidligere tømmerhandels grund.

Niels Steen Jensen (S'56), tandlæge i Sorø, fortalte om publikationen "Jul i Sorø" der i år udkommer for 50. gang. Den er igennem årene fra et blad med julehistorier isprængt lokalhistoriske notiser blevet til

et egentligt lokalhistorisk tidsskrift som det nok er værd at støtte og jubilæums-nummeret udkommer til november. Man mangler i øvrigt en forside så hvis nogle ligger inde med et Sorø-relateret billede, så kontakt venligst Niels Steen Jensen, tlf. 57831604.

Det skal selvfølgelig også fortælles at hovmester Børge som sædvanlig havde stablet en dejlig frokost på benene, denne gang som en buffet hvorom de åbenbart udtalende gammelsoranere færdedes. Der var imidlertid ledige pladser tilbage ved et af bordene, så hvis I søger husly den første torsdag i måneden til byens garanteret billigste priser, så kontakt Børge senest 2 dage før.

Til sidst vil jeg tillade mig at udstøde et hjertesuk fordi den gamle redaktør holder op. Han var skyld i at jeg begyndte med frokostreferaterne så han har en del på samvittigheden, mindst et pund eller to pr. frokost. I sidste årsberetning erklærede formanden ham såvel uundværlig som uopslidelig, men selv ikke Morten kan bestemme over sygdom, så vi må nøjes med at sige ham tak for mange års utrætteligt arbejde for Soranerbladet, Soranernes Hus og Soransk Samfund.

Nyt om navne

Finn Waagstein (S 56), der er professor ved universitetet i Göteborg, har for nylig modtaget den fornemme Kong Faisals Internationale Pris i medicin for 2002. Prisen, der er på 200.000 dollars, deler han med en anden af verdens førende hjertelæger. Finn Waagstein anerkendes for at være den første til i 1970'erne at opdage den mulige fordel ved brug af de såkaldte betablokkere ved behandling af akut hjerteinfarkt. Han opdagede også, at betablokkere virker ved kronisk hjertesvigt, hvilket af priskomiteen betragtes som det største bidrag i nyere tid til behandlingen af hjertesvigt. Den holdning var imidlertid ikke fremherskende på opdagelsestidspunktet, hvor flere af verdens førende hjertelæger anså behandlingen for direkte skadelig.

Mindekoncert for Henrik Schiøtz

Kære gamle elev eller kollega til Henrik Schiøtz.

Henrik Schiøtz døde julenat 2001. På grund af tidspunktet og vejret var der mange, som ikke kunne deltage i begravelsen. Imidlertid synes vi, at vi har så meget at være Henrik taknemmelige for, at vi gerne vil ære hans minde ved at afholde en koncert på hans 86 års fødselsdag, lørdag d. 11. Maj 2002.

Koncerten finder sted i Hans Egedes Kirke i Aalborg kl. 14.

Programmet er kun delvist fastlagt, men indeholder bl.a. optræden af Hjørring Kammerkor og mindetale ved fhv. rektor C. Vilhelm-Hansen. Der er god plads til at de, der har lyst, kan synge eller spille. Giv besked til en af undertegnede, hvis du vil bidrage med musik til koncerten. Helst inden 1. Maj. Der er mulighed for at vi kan organisere akkompagnement.

Fra kl. 12 vil lektor Kjeld Jensen, Aalborgshus Statsgymnasium indstudere et par af Henriks korarrangementer i et af kirkens lokaler, så der er også mulighed for at deltage på den måde. Også her vil vi bede om en tilbagemelding.

Eller mød bare op på dagen og vær med til at mindes vores gamle lærer/kollega.

Der vil efterfølgende være mulighed for at nyde et glas mod moderat betaling.

Da det er umuligt for os at tænke på alle relevante personer, vil vi endelig bede dig give besked om arrangementet til hvem, du tror kunne have interesse i at deltage.

De venligste hilsner

*Jørgen Harritsø, 98 14 20 26, hek-organist@get2net.dk
Bjørn Monberg, 59 26 89 99, bmonberg@vip.cybercity.dk*

Forårets batøkstævner

Af Morten Nørgaard

Hvis man skal dømme efter mængden af våde arealer, vil året blive et sandt eldorado for batøkspillere, der som oftest ikke kan få jorden våd nok for at få den eftertragtede "suttent i"! Det gik endda så vidt en tør majdag, at man i mangel af vand begyndte at overhælde det designerede område med pilsnerøl – en disciplin, der dog tog en brat ende, da der var flertal for at drikke øllerne og dernæst lade naturen besørge væden.

Vi lægger ud med den største turnering: Kampen mod de tidligere elever fra Lille-skolen ved Susåens bred:

Herlufsholm ctr. Sorø

Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 9. Maj kl 10:30

Sted: Charlottenlund Skovs nordvestre hjørne, syd for krydset Jægersborg Allé / Bregnegårdsvej. Adgang ad Bregnegårdsvej hvor der er opsat skilt! Ellers gå efter lyden!

Der kæmpes til afgørelse, dvs. normalt til kl. 14-15 stykker.

For at undgå misforståelser og tilløb til uro mellem spillerne vil vi lige nævne den vigtigste regel ved dette stævne: Man har IKKE selv sin kæp/fæp med!! Der er i rigeligt antal skåret hasselkæppe af den korrekte drøjde og længde. Man må selv forarbejde spidsen og håndtaget. Dette er fælles for alle!! Det er altså IKKE tillagt at bruge sin egen i saltlage overvintrede tjørnekæp med kobberforhudning og indlagt bly. Der vil ej heller blive set med positive øjne på den formastelige, som hælder sin stav over åben ild i skovbrynet!!

Da der holdes frokost i det grønne efter de indledende heats, vil det være en god idé at medbringe diverse former for fast føde – den flydende del plejer at være mere en rigelig, fordi de fleste skal køre derfra. Som noget nyt indførte vi sidste år en ny regel: Man betaler 50 kr. for at deltage, heri er øl

og vand + en enkelt skarp inkluderet! Og det mest utrolige: Der var alligevel over-skud!!

Det er vigtigt at møde talstærkt frem! Alle mand af hus!

Jysk Batøk

På den selv samme dag – Kristi Opstandelsesdag – afholder de jyder stævne hos Jørn Simonsen, kaldet "Lille Simon" (uvist af hvilken grund, men nok fordi der er en storebror "Simple Simon"), hvis væsentligste fordel er en lidt højere alder.

Stedet: Sellerup Strandvej 61, på vejen mod Børkop. Tiden er her kl. 12:00, hvor man indleder med at beundre hinandens medbragte kæppe! Læg mørke til dette: Her SKAL man medbringe værktøjet! Og naturligtvis maden, som herefter indtages sammen med den af den jyske afdeling indkøbte godtøl.

Der er tradition for solskin og herligt vejr! Det sørger den jyske afdelings formand ligeledes for! Der skulle ligeledes være balloner til børnene.

Pavedømmet Fyns Batøk

Sted: Juelskov. Tid: Søndag d. 2. juni kl. 11:00.

Her spilles efter regler, der er så originale, at ingen efterhånden kan huske dem – og da slet ikke følge dem! Og det er nok årsagen til, at Fyns batøk så ofte minder om et Sct. Hansbål. Fynboer er jo individualister i et sjældent set omfang, så alt er stort set tilfældt: Man må selv medbringe kæppene – jo ældre de er, jo mere beundrede er de. Man kan også selv finde en kæp i den dyng, som Clemme – værten – har savet, og dernæst selv forfærdige den – gerne med hærdet spids og andet djævelskab. Det er her Flemming Borch-Jensen har fejret sine største triumfer, og det er da også årsagen til det store fremmøde: Man venter at se mesteren falde!! Det har dog nok lange udsigter, men vi tror alligevel på det hvert år!

Nu er batøkken kun en del af sammenkomsten. Vigtig er den årlige generalforsamling med genvalg af alle, ikke mindst

formanden, der en gang for alle har fået livstid!

Allervigtigst er dog den årlige snapse-smagning, hvor man fremstiller sine ypperste frembringelser på denne front. Jeg kan dog ikke huske, hvor dan det gik sidste år... eller forrige...

Cricket på Sorø Akademi

Af Flemming Balstrup (S48)

En del år har et todages intro for 10. og 1. g. klasserne fundet sted på forskellige idrætshøjskoler. Her blev også cricket introduceret af nogle spillere fra C.C. SORANERNE.

Sidste år blev dette arrangement ikke afholdt, så vi tog fordel af heraf ved over to dage at demonstrere cricket på selve skolen med støtte af de elever som havde været aktive i de(t) forløbne år.

Uden konkurrence fra andre idrætsgrene og hjulpet af godt vejr blev en del elever interesseret. Med ugentlig træning udendørs og senere indendørs kunne skolen stille op i Dansk Cricketforbunds junior indoor turnering øst med et drenge- og pigehold. Six a side.

Kampene blev afviklet i Københavnske haller med Frank Pearson og undertegnede som ledere. Med hjemvendte Klaus Eising er vi nu tre trænere.

Skolen har af Slagelse C.C. lånt en kaste (bowle) maskine. Med denne indkøres gærdespil effektivt. Når vejr og græs tillader det, starter udendørs træning.

Sidste år dimiteredes to dygtige criceters skolen, til sommer endnu fire.

Efterårets kampe mod C.C. SORANERNE, OLD BOYS og De Gamle er endnu ikke datosat.

C.C. SORANERNE rykker op i 2. division øst efter sidste år at være sluttet på førstepladsen med otte vundne af ni kampe. Herom mere i næste nummer.

Idus Martii. (Cæcars dødsdag)

Runde fødselsdage maj 2002

1. Inspektør Børge Beyer (f. 1932, R 1949), Frederiksborgvej 38 B, 2., dør 2, 4000 Roskilde.
1. Kiropraktor Anette Thanner (f. 1952, S 1971), 41 Eastcott Way, Geraldton Wa 6530, Western Australia.
2. Forfatter, cand.theol. Elisabeth Uldall Pelch (f. 1942, S 1962), Tingbakken 6, Tybjerglille Bakker, 4160 Herlufmagle.
2. Allan Flensborg (f. 1952, S 1971), Via Cazzane 24, Gaminare 20010, Italien.
4. Fhv. rektor, cand.mag. Erik Thastum (f. 1927, S 1945), Gjessøvej 9, 8600 Silkeborg.
5. Ove Mørck (f. 1922, R 1939), Ødamsvej 1 A, st., dør 3, 3400 Hillerød.
5. Ekspeditionssekretær Bruno G. Grausen (f. 1932, S 1950), Callunavej 10, 3450 Allerød.
7. Erik Mønnike (f. 1922, R 1939), Annebergparken 25, 4500 Nykøbing Sj.
7. Sygeplejerske Jytte Pedersen f. Klysnér (f. 1922, S 1941), Skolebakken 95, 2830 Virum.
7. Læge Steen L. Thiele (f. 1927, S 1946), Gøttrupstrandvej 160, Gøttrup Strand, 9690 Fjerritslev.
8. Proprietær Hans Christian Kirk Lilleør (f. 1942, S 1961), Ladegård, Ladegårdsvej 8, Kværs, 6300 Gråsten.
9. Jens Vilhelm Dahlerup (f. 1922, S 1941), Residence Mont Joyeux, Av. Diane, F-06600 Antibes, Frankrig.
10. Dommer Poul Henrik Raaschou (f. 1927, S 1945), Parkvej 2, 1., mf., 3070 Snekkersten.
10. Læge Ole Stubsgaard (f. 1932, S 1950), Gellerup Skolevej 24, 6800 Varde.
12. Birgit Fenger Guld Fock (f. 1927, S 1946), Bispevej 37 A, Stavstrup, 8260 Viby J.
12. Overlærer Margit (Gitte) Jochumsen, f. Petersen (f. 1942, S 1961), Kongelysvej 12, 3600 Frederikssund.
15. Hans Lasse Pedersen (f. 1952, S 1971), Sct. Jørgens vej 18, 4000 Roskilde.
15. Læge Kim Melbye (f. 1952, S 1971), Solbakkevej 5, 4180 Sorø.
15. Jørgen Tybrind Jensen (f. 1952, S 1971), Drosselvej 7, 4180 Sorø.
17. Salgschef Søren Engsig (f. 1927, R 1943), Asmundshøj 321, Asminderup, 3480 Fredensborg.
17. Lærer Joakim Damgaard Larsen (f. 1952, S 1973), Strandlunden 78, Kisserup, 4300 Holbæk.
18. Korrespondent Ellen Wedel f. Jørgensen (f. 1922, S 1940), Roskildevej 112, 6., tv., 2000 Frederiksberg.
18. Manager René B. Mortensen (f. 1927, S 1945), 1606 Mathews Ave., Manhattan Beach, CA 902266-7113, USA.
18. Cand. psych. Hans Henning Schuster Pedersen (f. 1942, S 1962), Vester Allé 9, 1., 9500 Hobro.
19. Fhv. stadsskoleinspektør Hans Olsen (f. 1927, S 1947), Vesterbro 13, 4720 Præstø.
19. Per Kim Schiøtt Eliassen (f. 1952, R 1969), 14097 E. Hamilton Drive, Aurora, Colorado 80014, USA.
22. Ekspeditionssekretær Ole (Amdrup) Laursen (f. 1942, R 1959), Rothesgade 17, 1., tv., 2100 København Ø.
25. Fhv. borgmester Aage Sund (f. 1917, S 1936), Lerbæk Torv 84, 4600 Køge.
26. Salgschef Steen Johansen (f. 1942, R 1959), Bøgeparken 153, 2800 Kgs. Lyngby.
27. Direktør Ove Sevel (f. 1922, S 1940), Hidcote Boyce, Chipping Campden, Glos GL55 6LX, England.
27. Margit Damborg Olsen (f. 1952, S 1971), Præstbrovej 21, Farendløse, 4100 Ringsted.
28. Morten Peter Dambæk (f. 1952, S 1971), Skovfogedvej 4, 2960 Rungsted Kyst.
29. Prof., dr. phil. Justus Hartnack (f. 1912, S 1930), Lille Odinshøj 12, 1., th., Boderne, 3140 Ålsgårde.
30. Direktør Søren Raaschou (f. 1922, A 1937), Hagav 7624, S-269 91 Båstad, Sverige.

Runde fødselsdage juni 2002

1. Richard Lorenz Thomsen (f. 1952, S 1972), FR-800 Tvøroyri, Færøerne.
3. Finn Byrnak (f. 1952, R 1970), Horsetoftevej 33, Hjelmsømagle, 4100 Ringsted.
5. Vagn Jørgensen (f. 1952, R 1969), adressen kan ikke opspores.
8. Lærer Svend Aage Thougard (f. 1942, S 1961), Strandbakken 38, 4400 Kalundborg.
8. Mogens Karlshøj (f. 1952, S 1972), Plantagevej 10 E, 8250 Egå.
9. Civ.ing. Jógvan à Lad f. Johansen (f. 1922, S 1940), Dalavegur 39, FR-100 Thorshavn, Færøerne.
11. Akademiing. Leo Pedersen f. Damborg P. (f. 1942, R 1958), 2006 Alta Lona, Davis, CA 95615, USA.
13. Tandlæge Ib Th. Westphall (f. 1917, S 1935), Blidahpark 21, 1., th., 2900 Hellerup.
13. Aksel Skjoldan (f. 1952, S 1971), Hørsøvænget 74, 4130 Viby Sj.
16. Overlærer Jørn Keld Rolin (f. 1942, A 1962), Aldersrogade 39 D, 4., tv., 2200 København N.
17. Direktør Knud Thybo (f. 1942, S 1962), Bogensøvej 284, Bogensø, 5390 Martofte.
18. Lektor, cand. scient. Jørgen Steensgaard-Madsen (f. 1942, S 1961), Anekæret 25, 3520 Farum.
18. Personalekonsulent, cand. jur. Karsten Wilken Eriksen (f. 1952, S 1972), Bastholmen 1, 3520 Farum.
19. Direktør, civiling. Aksel Bjødstrup Andreassen (f. 1942, S 1961), Skolevej 12, 2840 Holte.
20. Lærer Annemarie Shapiro f. Pihlkjær (f. 1942, S 1961), Saxogade 5 E, 4180 Sorø.
24. Pastor emer. Christian Haldager Høgh Kristiansen (f. 1927, A 1945), Heimdalsvej 57, 2., th., 3600 Frederikssund.
25. Peter Nielsen (f. 1952, S 1971), 61 Gold Creek Road, Brookfield, Australia 4069.
26. Direktør Aage Chemnitz (f. 1927, R 1945), Bregnerødvej 65, st., tv., 3460 Birkerød.
26. Sognepræst Kirsten Fogsgaard Hansen f. Jørgensen (f. 1952, S 1971), Pileskellet 14, 2000 Frederiksberg.
27. Sygeplejerske Jens Erik Warfvinge (f. 1952, S 1972), Korshøjen 45, 8240 Risskov.
28. Skovfoged Svend Paulsen (f. 1952, S 1973), Bækkeskov Stræde 19, 4733 Tappernøje.
30. Prokurist Lars Damgaard Nielsen (f. 1927, S 1945), Dalsvinget 16, 8600 Silkeborg.

VI KØBER

KOSTBARE BØGER OG BOGSAMLINGER
TILBUD GIVES
NORDENS ÆLDSTE ANTIKVARIAT

LYNGE & SØN A/S

SILKEGADE 11 · 1113 KØBENHAVN K.
TLF. 33 15 53 35

Stiftelsen
Sorø Akademi



Telf. 57 82 01 35

Nekrolog

Ejnar Thykier-Nielsen, øjenlæge, København, 99 år. Ejnar Thykier-Nielsen blev læge i 1929, og han arbejdede herefter som praktiserende læge i Bøvlingbjerg helt ude ved den vestjyske kyst i 10 år – siden i Lemvig i yderligere 10 år, førend han flyttede til København og specialiserede sig til øjenlæge. Ejnar Thykier-Nielsen fik praksis på Bellahøj, hvor han virkede som sygekas-seansant øjenspecialist fra 1952 til 1982.

Herefter fortsatte han med at have privatpraksis helt frem til sit 96. år, idet helbredet var godt, og patienterne hang ved deres gamle øjenlæge, som besad en enestående intuition og fingerspitzengefühl.

Ejnar Thykier-Nielsens viden var kolossal og altid up-to-date. Ved siden af sit travle virke var Ejnar Thykier-Nielsen konsulent for Veluxfondens donationer til øjenvidenskabelige formål, og han har haft stor indflydelse på den rivende udvikling, der har fundet sted inden for oftalmologien.

Ejnar Thykier-Nielsen udgav i 1981 sin selvbiografi fra forlaget Wøldike med titlen ”Doktoren kom”, hvori han fortæller om sine erindringer om en tid med andre værdier og idealer, om at udøve lægegerning før penicillinets anvendelse, og om krigsårene som de formede sig i Vestjylland.

I 1982 forelskede Ejnar Thykier-Nielsen sig i jordemoder, kordegn og numerolog Filippa Therese Slej Fomsgaard, og efter 18 års forlovelse blev Ejnar i januar 2000 gift med sin elskede Filippa, som trofast har stået ved sin mands side de sidste 20 år og beriget hans liv.

Ejnar Thykier-Nielsen slutter sin bog med ”- Men en dag er det naturligvis slut, livslyset slukkes. Måtte mit liv da ikke have været helt forgæves, måtte da dommen være mig nådig.”

E.A. Slej

Modtaget fra Per Martens (R34)

Jørgen Arnsbjerg 1928 – 2001

Af Flemming Balstrup (S48)

Jørgen var et begreb på Sorø Akademi og senere i dansk cricket. Han kom på skole-

holdet i 3. mellem og sluttede som kaptajn på holdet i 46 – 47. Den kamp han og vi samtidige husker bedst, var Gammelsoranerkampen på Store Plads i 1944 mod et hold der talte de bedste i landet.

Efter at de gamle var ude for 121 points, - Kaj Erik Jørgensen tog otte gærder, - gik denne og Jørgen ind som åbningsgærder og præsterede 90 points (Jørgen 59 og KEJ 31).

Da det andet gærde faldt, havde skolen passeret de Gamles score.

Jørgens gærdespil var smukt. Hans off- og coverdrives var i klassisk stil og hans timede og velplacerede stød off the back fot gav mange enere. Jørgen var medstifter af C.C. Soranerne og var med til at bringe klubben fra mellemrækken gennem 3. og 2. division til første, ligesom han var med da klubben sejrede i den danske pokalturnering. Han sikrede at få øst Danmark officielt indlemmet i Dansk Forty Clubs turneringer mod og i England, Holland og Skotland, kampe han selv entusiastisk deltog i. Da den anden WORLD MASTERS GAMES – hvori olympiske discipliner samt cricket indgik – i 80'erne skulle afholdes i Jylland (den første fandt sted i Australien) – samlede han et hold af tidligere anførere på Sorø Akademi skolehold – alle over 35 år, vi delte et 11-mands rum på vandrehjemmet i Herning en uges tid, og kæmpede mod flere nationer.

Født i Sorø og gammelsoraner bankede hans hjerte for cricket på Sorø Akademi.

Med rektors og Stiftelsens støtte fik vi cricket genindført. Kastegårde blev bekostet af Stiftelsen, gartnerafdelingen riggede kampbanen til, elever blev interesseret, træning kom i faste rammer og kampe blev arrangeret. Jørgen nåede at være med i flere af disse.

Cricket er for mange en livsstil, hvori indgår glæden ved spillet, fairness, gentlemanopræden på og uden for banen samt kendskab til spillets mange regler og facetter. Alt dette mestrede Jørgen. Intet under at han fik navnet mr. Cricket. Nu er hans gærde faldet. Vi der kendte ham, skal vide at ære hans minde.

Soranske dødsfald

Hans-Henrik Ribel (R 37)

19. januar 1920 – 12. februar 2002

Sigurd Møller (S 21)

28. marts 1903 – 4. marts 2002

Ejnar Thykier-Nielsen (S 22)

28. februar 1903 – 7. marts

Svend Hahn Andersen (R 43)

29. april 1927 – 8. marts

Soransk Samfund, kasserer Kontingent/bidrag

Arne Krog
Ellehaven 9
2950 Vedbæk
Tlf. 45 89 27 13 (12-13)
Giro 400-1710

SOR-Data
Soransk Samfund
Ellehaven 9
2950 Vedbæk
Giro 327-1307

Bidrag til Soranernes Hus:

Sendes til kassereren, giro 1-669-0309

Medlemskontingent

er på sidste generalforsamling fastsat til:

1. For dimittend-året, kr. 0,-
2. I de 7 år, der følger efter pkt. 1, kr. 150,-
3. Derefter ordinært årskontingent kr. 265,-
4. Fra det fyldte 67. år dog kun 165,-

Betaling af kontingent

1. Alle medlemmer får i løbet af årets første kvartal tilsendt et girokort fra Samfundet. Beløbet skal være Samfundet i hænde senest 3 måneder efter modtagelsen af girokortet.
 2. Medlemmer, der bor uden for Danmark, anmodes om, ved fremsendelse af beløb i check til Samfundet, at anvende en check, trukket på et dansk pengeinstitut. Herved kan Samfundet spare et stort vekselgebyr.
- Husk altid at anføre medlemsnummer.

Adresseændring

1. Medlemmer, der bor i Danmark, skal meddele adresseændringen til det lokale postkontor. Samfundet får derved automatisk besked.
 2. Medlemmer, der bor eller bosætter sig uden for Danmark, skal meddele adresseændringen direkte til kassereren.
- Husk altid at anføre medlemsnummer.

Medlemsnummer

Medlemsnr. fremgår af girokort/medlemskort og af adresseringen (kun Danmark) bag på bladet. Det er det 7-cifrede tal (= afgangår fra Sorø Akademis Skole + 3-cifret løbenummer) øverst til højre i adresseringen. Tallet (02079) til venstre er Soranerbladets distributionsnummer i Danmark.
Husk venligst altid, ved alle forhold omkring medlemskab, at give oplysning om medlemsnummeret. Det letter Samfundets arbejde.

SORANSK SAMFUND

Formand, Civ.ing. Henning Molin
Ellebuen 12, 2950 Vedbæk
Telefon og fax 45 89 23 23
E-mail: molineon@get2net.dk

Næstformand og sekretær

Michael Goeskjær
Linde Allé 1, 3050 Humlebæk
E-mail: mg@lshlaw.dk

Årsfest

Anne K. Dahl
Idagaard, Idagaards Allé 10
4200 Slagelse
E-mail: annecarlson@hotmail.com

Internet

http://www.soranskisamfund.dk
Redaktør: Jakob Bruhns,
På Bjerget 5, 1. tv., 2400 København NV
Tlf. og fax: 35 84 14 84
E-mail: jakob@bruhns.dk

Personalredaktør og biografier

Bodil Wille Boisen,
Tersløsegaard,
Holbergsvej 101E, 4293 Dianalund
Tlf. og fax 58 28 64 09
E-mail: wille.boisen@get2net.dk

SORANERBLADET

Ansvarshavende: Formand, civ.ing. Henning Molin
Kontaktperson Christian Eifer
Vestre Paradisvej 6, 2840 Holte
Telefon 45 42 16 62 eft. kl. 19.00
Mail: eifer@post12.tele.dk

SORANERBLADET, administration

Kassereren Arne Krog,
Ellehaven 9, 2950 Vedbæk
Tlf. 45 89 27 13
E-mail: a.krog@get2net.dk

Jysk afdeling

Hans Andersen
Dr. Holstvej 1, 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 25 62 90

Fynsk afdeling

Olaf Teusch,
Hesselhøjvej 4, 5672 Brobyværk
Tlf. 62 63 14 80

Sorø Bogtrykkeri ApS

Alleen 9, 4180 Sorø
Tlf. 57 83 05 75 - fax 57 83 51 75
sb-tryk@mail1.stofanet.dk

ISSN 0930-1340

Adresseændringer og re-
klamationer rettes i Skan-
dinavien til det lokale
postkontor.

02079 KHC 1965010 000
ROLF HARDY CHRISTENSEN
VIOLINVEJ 32, ST.
2730 HERLEV 2730 0112/ 5 1

0
0
0
0
0
6
2
8

Soranerkalender

2. marts – 20. maj

Russiske Ikoner fra privatsamling, Vestsjællands Kunstmuseum *

30. april Generalforsamling *

9. maj Herlovianerbatøk *

9. maj Jysk Batøk *

11. maj Mindekoncert for Henrik Schiøtz *

17. maj Stiftende møde i Soransk Samfunds Whiskeyklub *

2. juni Fynsk Batøk *

4. juni 60-års jubilarer mødes

I øvrigt:

Hver den første torsdag i måneden afholdes Soranerfrokoster. Tilmelding nødven-
dig til Hovmester Børge Vendelbo Andersen, 38 89 00 75, eller bva@privat.dk

* Arrangement omtalt i bladet

Deadline næste nr. – Den 13. maj 2002.

Indhent tilbud på

Person-, Last-, Varevogne



Ringsted	Slagelse	Holbæk	Nykøbing Sj.	Nykøbing F.	Næstved
Bragesvej 9	Elmedalsvej 1	Hovedvej 4	Autogården	Agrovej 2	Transportbuen
57 61 33 55	58 53 33 75	59 43 41 22	59 91 11 22	54 85 84 66	55 77 56 46