



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



SORANER bladlet

Medlemsblad for Soransk Samfund
Årgang 90 nr. 6, december 2005



(Foto: Steen Jensen)

*Dronning Margrethe besøgte skolen i forbindelse med indvielsen af
Hauchs Fysiske Cabinet på Vænget d. 28. september 2005*

Indhold

Store begivenheder	side 3
<i>Indvielse af Hauchs Fysiske Cabinet Soransk Samfunds Årsfest 2005</i>	
Soranske legater	side 4
Hauchs Fysiske Cabinet	side 5
<i>Dronningen indvier skolens fysiske samling på Vænget</i>	
Soransk Samfunds Årsfest	side 9
<i>Taler og fotos</i>	
Lektor Christian Hjort	side 14
<i>Per Fog (R46) beretter om sin tid i Ingemanns Hus</i>	
Frokosten 3. november	side 16
En diplomatisk oplevelse	side 18
<i>Ambassadør Ole Lønsmann Poulsen (S64) om sit besøg i Nordkorea i 2001</i>	
Akademisk jazz	side 21
<i>Fire unge soranere swingede sig gennem gymnasieårene</i>	
Herlovanermatch i golf	side 22
<i>Reportage og fotos</i>	
Cricketkampen 25. september	side 23
<i>Reportage og fotos</i>	
Diverse små notitser og andet	side 24
Personalstof	side 27
<i>Runde fødselsdage Soranske dødsfald Nyt om navne</i>	
Kolofoner og andet	side 30

Kalenderen

December 2005

Torsdag d. 1. *Ingen frokost*

Fredag d. 2.

Kl. 18.30: Soransk Samfund Fynsk ✓
afdelings Holberg arrange-
ment på Næsbyhoved Skov

Lørdag d. 3.

Kl. 10.00: Holbergkransning
på Det Kongelige Teater

Lørdag d. 10.

Kl. 12.00: Soransk julefrokost ✓

Januar 2006

Torsdag d. 5.

Kl. 12.00: Soransk nytårsfrokost

Februar 2006

Torsdag d. 2.

Kl. 12.00: Soranerfrokost

✓ Se omtale inde i bladet

Soranerfrokoster afholdes i Hauerlevsalen,
Soranernes Hus, Solvej 1, Frederiksberg

Tilmeldinger til Soranerfrokoster på telefonsvarer
38480049 senest to dage før arrangementet med oplys-
ning om navn og afgangår.

Spørgsmål kan rettes til hovmester Andreas Christiani,
telefon og fax 3940 6614.

Argangstræf kan indkaldes gennem Soranerbladet.



SORANERbladet

Store begivenheder

Her bringer vi en af de helt store: Modtagelsen på Sorø Akademis Skole af Hendes Majestæt Dronningen. Besøget fandt sted i tilslutning til åbningen af Hauchs Fysiske Cabinet på Vænget i dronningens nærværelse den 28. september 2005. Ved ankomsten til skolen blev dronningen modtaget af rektor, elevrådet med fanevagt samt alle eleverne, der hilste dronningen med et soransk "leve", og eleverne sang: "Lade sig løfte..." på hovedtrappen ud imod søen. Ved afslutningen af besøget på skolen hyldede kosteleverne dronningen nede i Fratergården. Rektor fremviste Hovedbygningen, og 3.g Musik Højniveauholdet underholdt ved et traktement i festsalen. Se billeder fra besøget inde i bladet. Lektor Jørgen From Andersen viste dronningen rundt i samlingen Hauchs Fysiske Cabinet (se SB 2005-04).

En anden stor begivenhed: Soransk Samfunds Årsfest 2005. En stor tak til lektor – og modtager af Soransk Samfunds hædersbevisning: Ridehustæveren – Jon Villadsen og hans marskaller, der igen i år sikrede skolens medvirken til afholdelsen af denne begivenhed. Se billederne inde i bladet. Og så var det fornøjeligt at være til efterfesten på Ludvig arrangeret af festudvalget på Soranernes Hus. Derfra er der vist ingen billeder til offentliggørelse.

Kim Sverre Hansen (S73)

Husk at adresseændringer skal meddeles kassereren!
Benyt eventuelt formularen på hjemmesiden

Soransk Samfunds legater

Ansøgning til nedennævnte legater skal være Soransk Samfunds Legatbestyrelse v/Lars Herborg, Rovsingsgade 75, 4tv, 2200 København N i hænde

senest mandag den 16. januar 2006.

Der findes ikke noget ansøgningsskema. Ansøgningen fremsendes som et brev (ej e-mail) og skal indeholde følgende oplysninger og gerne i nævnte rækkefølge:

- 1) CPR-nummer, navn og adresse (= oplysninger i folkeregister) samt gerne e-mail og telefonnummer.
- 2) Afgangstår fra Sorø Akademis Skole og medlemsnummer i Soransk Samfund.
- 3) Registrerings- og kontonummer samt navn på bank, hvortil et tildelt legat kan overføres.
- 4) En kort redegørelse for, hvad legatet ønskes anvendt til.
- 5) Lidt om ansøgerens økonomi (et budget) samt gerne et CV (curriculum vitae).

Ansøgere, der tildeles en legatportion, vil få besked herom i løbet af februar måned. Det skal tilføjes, at legatmidlerne er relativt beskedne, og at tildelte legatportioner indberettes til skattemyndighederne.

Soransk Samfunds Understøttelsesfond

Fondens formål er at yde støtte til soranere, såvel ældre som yngre, der er i trang.

Soransk Samfunds 100-års jubilæumslegat

Legatets formål er at virke til gavn for Sorø Akademis Skole, herunder elever og lærere og kan søges af nuværende eller tidligere elever og lærere.

Fonden for trængende gamle soranere og deres efterladte

Fondens formål er at yde støtte til trængende gamle soranere og deres efterladte.

Digteren, cand. jur. Aage Krarup Linds legat

Legatets formål er at bekoste eller yde tilskud til udgivelse af kvalificerede arbejder af kunstnerisk, videnskabelig eller praktisk art, og det kan søges af personer, der i mindst tre år har været elever på Sorø Akademis Skole, eller som er eller gennem en årrække har været lærere ved skolen.

Fhv. handelsskoleejer og -forstander Valdemar Petersens og Ingeborg og Poul Suhr-Henriksens legat

Legatet kan søges af gammelsoranere med realeksamen eller med den afsluttende prøve, der kommer den tidligere realeksamen nærmest. Fortrinsret har ansøgere fra Sorø by og de, der efter afgangseksamen går handelsvejen.

Herudover kan der ydes hjælp til trængende gammelsoranere eller gammelsoranere i øvrigt under uddannelse.

Indvielse af Hauchs Fysiske Cabinet 28. september 2005



Skolens elever med rektor i spidsen havde taget opstilling på trappen mod søen for at modtage dronningen i Hovedbygningen



Rektor Vibeke Margrethe Hansen viser dronningen rundt i Hovedbygningens sale

Traktement i festsalen i Hovedbygningen





Dronningen og indbudte gæster i havesalen på Vænget



Stiftelsens formand Nick de Neergaard byder velkommen til indvielsen af samlingen



Lektor Jørgen From Andersen fortæller om Hauchs Physiske Cabinet



Sorøs borgmester Ivan Hansen var med blandt gæsterne på Vænget

Lektor Jørgen From Andersen viser dronningen rundt i udstillingen af Hauchs Physiske Cabinet

Lektor Kirsten Nyholm, Gertrud Borchsenius og Celine Grüner-Andersen stod for den musikalske underholdning på Vænget





Stiftelsen havde inviteret børnehaver til modtagelsen på Vænget



(alle fotos: Steen Jensen)

Skolens elever danner fanevagt for at tage afsked med dronningen

Soransk Samfunds Årsfest 15. oktober



Vokaljazzensemblet "Swingin' Zoo" gav i Sorø Klosterkirke en smuk og meget musikalsk optakt – her sammen med formanden, som bestemt ikke sang med

Rektors tale

Kære venner i Soransk Samfund, gammelsoranere, ægtefæller, ledsagere og gæster.

Det er mig en ære at være blevet bedt om at holde festtalen ved denne Soransk Samfunds Årsfest. Hvilken bedre opgave kunne man ønske sig end at få lov til at tale om Sorø Akademis Skole anno 2005 til netop jer gammelsoranere, for hvem Skolen betyder så meget, og jer ledsagere, der ganske givet kender Skolen ret godt fra den levende fortælling, som jeg er sikker på er blevet jer til del.

For Sorø Akademis Skole er emnet for min tale. Jeg vil dele mit blik på Skolen og det soranske med jer - dels til oplysning om, hvordan det hele er og foregår i dag, og dels til fremdragelse af minder og tanker på, hvordan det var engang og også lidt med en forestilling om fremtiden for det gamle Akademi.

Hvor var det dog en gudbenådet og vidunderlig tanke, at Frederik II tog på sig at oprette "en besynderlig og bedre skole" i Sorø i 1586 for 30 adelige og 30 borgerlige drenge. Det tænker jeg tit på, for jeg synes, at vi har båret målet med os til den dag i dag. Godt nok har vi ikke en skole for 60 elever; men for 515 elever, der er fordelt i én 10. klasse og 19 gymnasieklasser. Vi har heller ikke halvt om halvt af adelige og borgerlige; men en skare så stor af farverige og pragtfulde unge men-

nesker med en bred palet af baggrunde. Ikke mindst har vi både piger og drenge blandt vores elever; faktisk 60% piger og 40% drenge. Blandt lærerne, kan jeg oplyse, er der 19 kvinder og 37 mænd, altså ca. 1/3 kvindelige og 2/3 mandlige lærere, men det "besynderlige og bedre" lever og har det godt, og der er mange besynderlige ting ved Sorø Akademi.

Fortiden har vi altid med os.

Dér ligger Kirken og Klosterporten fra 1200-tallet. Når man om aftenen bevæger sig fra den oplyste by over Klosterportens ujævne brolægning og ind på den forholdsvis mørke Akademigrund, kan



Rektor Vibeke Margrethe Hansen

tankerne let falde på de tusindvis af sjæle, der gennem tidens løb har vandret her.

Og når man en regnvåd og blæsende efterårs-morgen går over Fratergården, mens der lyder sprøde toner fra kirkens orgel, føler man sig ganske hensat til den sene middelalder. "Hvordan mon folk kom tørskoede frem i gamle dage?", tænker jeg, for det var jo, før der kom flise- og stenbelægning de fleste steder, og jeg ser for mit blik parykkklædte herrer springe rundt mellem de små søer og strømme af vand, der sejler rundt over det hele og søger nedad mod Sorø Sø.

Fortiden kommer også let frem, hvis man stopper op og skuer ud over Store Plads, der i dag er blevet så smukt istandsat af Stiftelsen Sorø Akademi med et cirkelslag af granit, en diagonal sti og en ny, grøn plæne. Man kan næsten se dørene blive slået op til Ridehuset i Frederik V's Akademi og ryttere sætte i til eksercits på Store Plads. Eller fra de senere dage: da Danmarks første fodbold blev spillet på pladsen, eller da den første cricket-kamp blev spillet dér - den første i den lange, lange række, hvorfra mange gammelsoranere har glørværdige minder om excellente bedrifter.

Sådan kunne man blive ved. Hvert et hus og hver en plet på Akademigrunden har sin særlige historie og sin særlige betydning. Adkomsten til Akademigrunden er stadigvæk primært gennem den gamle Klosterport som i munkenes tid; men nu også ved hjulridning på velocipeder eller ved motordrevne køretøjer. Vi glæder os over hvert år

at anvende den smukke Klosterkirke til jul og til den traditionsrige dimission, for på den måde bliver studenterne sendt af sted fra Sorø Akademis historiske ramme i den mest betydningsfulde bygning på Akademigrunden. I Frederik V's Ridehus er der stadig fysiske udfoldelser i den gamle gymnastiksal, hvor de flotte gangere, der var, dog nu er skiftet ud med bukke og plinte samt heste på træben. I den ene af de tilstødende staldbygninger - den, der engang var sløjdsal - er det nu den menneskelige anatomi og fysiologi, der studeres, for her er vi i dag ved at indrette faglokale til idrætsteori og arbejdsfysiologi samt Skolens sundhedsprojekt "Fede Tider".

Jeg vil fortsætte lidt med bygningerne, for de bringer mange gode historier frem om det besynderlige ved Sorø Akademi. Naturfagsbygningen, f.eks. Bygget i år 1900 som museumsbygning for skolens værdifulde zoologiske, geologiske og etnografiske seværdigheder og til den flotte samling af gamle kemi- og fysikinstrumenter, der udgør Hauchs samling. Samlingerne stod, som I nok ved, tidligere i Gule Sal og Grønne Sal og på gangene på Bel Etage; men da Skolen fattedes plads til anden aktivitet i Hovedbygningen, blev museet bygget. Men tænk at have en skole, der får bygget et museum til sine rariteter. Det er da specielt. Og nu Hauchs Fysiske Cabinet - det må jeg sige noget mere om. Som I ved, er Hauchs Fysiske Cabinet kommet til ny ære og værdighed, idet det er blevet genopstillet hos Stiftelsen på Vænget. I skal tage



Lektor Jon Villadsens unge marskaller sørgede for logistik og servering – her tre af dem i gennemført uniform

derhen og se det. Der er åbent mellem 11 og 15 hver dag i efterårsferien og midt på dagen i week-enderne frem til jul. Det er bare så flot. Lokalerne er blevet smukt nyistandsat, og instrumenterne er udstillet både fritstående og i flotte nye montrere. Også de gamle alumneskabe har fundet anvendelse i udstillingen, og på den måde bindes Vængets historie ind i nutiden. Der er store imponerende fotostater, der hjælper den besøgende til forståelse af de naturvidenskabelige principper, som instrumenterne i de enkelte rum eksemplificerer og en masse andre små oplysende skilte og etiketter ved de forskellige instrumenter. Mange har arbejdet med samlingen i tidens løb - lige fra dengang kammerherre, overhofmarskal Adam Wilhelm Hauch anskaffede instrumenterne og selv forestod fremvisning for kongehusets medlemmer og for den naturvidenskabelige elite i København for 200 år siden - til dengang, hvor kongen, Frederik VI, efter indvielsen af den nye Hovedbygning i 1827 forærede Sorø Akademi Kabinetet, som han havde købt nogle år forinden af Hauch, der var i pengene. Hvor må man have været glad for denne overdådige gave. Alt var jo brændt i 1813, og her fik man en samling instrumenter forærende, der kan måle sig med de bedste, hvis ikke den er den bedste, på europæisk plan - frem til nu, hvor den sidste i rækken af naturvidenskabelige kapaciteter, der er hjemme i hver en detalje i Hauchs Fysiske Cabinet, lektor Jørgen From Andersen, har gjort det til sit livs værk at få samlingen genopstillet, så vi kan beundre; men også bruge den i dag.

Selvfølger er denne bedrift blevet fejret med manér. To dage efter Hauchs 250-års fødselsdag, d. 28. september i år, blev udstillingen af det Fysiske Cabinet på Vængt åbnet i overværelse af HM Dronningen. Det var sjovt, for jeg havde ikke været rektor ret mange dage på skolen for nu snart to år siden, da Jørgen From Andersen kom hen til mig og spurgte, "*Kender du Hauchs Fysiske Cabinet? Nu bliver det genopstillet, og så kommer dronningen*". Og se, det gjorde hun. Til Skolens store glæde havde HM også ønsket at aflægge et besøg her, og jeg kan love jer, at det var en god dag. Vi fik lejlighed til at få luftet vores splitflag, som vi er så stolte af at måtte vaje med. Skolens elever havde taget opstilling på Hovedtrappen og mødte dronningen med sang, Jubilæumskantaten fra 1986, "*Lade sig Løfte, Lade sig Bære*". Det var smukt. Vores fane med Fugl Phønix var med ved trappens fod, og eleverne udbragte et nifoldigt "*Leve*" for HM. Hen imod 1/10 af Skolens elever

deltog som marskaller og stod linet op på ruten ad den smukke trappe op til 1. sal og Festsalen og hjalp i øvrigt med ved te- og kagebordet. 3g MUS underholdt, og Skolens personale var indbudt til te med dronningen. Da Hendes Majestæt skulle herfra, var det alumnerne, der tog afsked i Fratergården. Igen med fanehilsen og et nifoldigt "*Leve*", og det var en glad og smilende majestæt, der drog fra Sorø her for godt 14 dage siden. Det var en speciel og besynderlig god oplevelse for os alle.

Jeg vil gerne dvæle lidt ved naturvidenskaben, som nu snakken om Hauch har bragt på bane. Det er min og Skolens ambition igen at bringe Sorø Akademi på Danmarks kortet på det naturvidenskabelige område. Som så ofte før er det behovet for at udvikle undervisningen og skabe optimale rammer for Skolens elever, der ligger bag, så Sorø Akademi kan blive ved med at være en "*bedre*" skole blandt gymnasiekolerne i Danmark. Det var rigtigt set dengang, da man besluttede, at de naturvidenskabelige fag skulle have deres eget hus i den gamle museumsbygning, og den er jo også senere blevet renoveret, så vi har ganske gode faglokaler; men helt ærligt er bygningen nu stadigvæk noget museumsagtig, og den er ikke indrettet til og har ikke plads til de undervisnings- og læringsformer, som vi har behov for efter gymnasierformen. Hvis vi i Danmark skal konkurrere på det globale marked med høj kvalitet af vores faglige vidensarbejde, og hvis naturvidenskaben skal fremmes og være et af de områder, som vi satser på, skal der ske noget i Sorø. Man kan ikke pakke den fineste chokolade ind i brunt madpakkepapir og slå en elastik om og så tro, at dagens elever vil blive tiltrukket og vælge at gå på opdagelse her. Derfor har vi formet en ambition om at skabe et moderne og attraktivt Science-område med endnu en modernisering af den gamle naturfagsbygning og etablering af et nyt Science-hus ved siden af og i sammenhæng med det gamle. Ønsket er fremført og drøftet med Stiftelsen Sorø Akademi og med Undervisningsministeriet, der jo er Skolens direkte driftsherre, og i begyndelsen af november skal lærerne fra de naturvidenskabelige fag og jeg præsentere den skriftlige Visionsplan, der netop er blevet færdiggjort, på et afgørende møde mellem Stiftelsen og ministeriet. Vi håber, at dette vil bringe sagen videre, og at vi kan komme dertil, at vi kan få skabt det første af den række velindrettede og attraktive fakultetsområder, som det er min vision at etablere på Sorø Akademi.

Men tilbage, hvor jeg startede - og for at nå frem

til en afslutning. Frederik II's skole var en kostskole, og kostskolen er stadigvæk Skolens livsnerve. I dag er der 142 alumner, der bor sammen med 7 kostlærere og rektor med deres familier på Akademi-grunden. Det er mange unge mennesker, for hvem vi skal skabe et hjem og en sammenhængende tilværelse, og det er en opgave, som ligger os meget på sinde. Selvfølgelig bliver vi udfordret, som nu her forleden aften i torsdags, hvor vi havde sagt til alumnerne, at nu skulle de ikke finde på at begynde at fejre efterårsferiens komme ved indtagelse af alkoholiske drikke og andre eskapader. Og så var der bare så helt utroligt og mistænkeligt stille på Rektorgården - meget mere stille end normalt, hvor jeg er vant til at høre trampen og musik og glade stemmer det meste af aftenen. Gad vide, hvad de nu havde fundet på? Hvor var de nu fortrukket hen, som alumnerne altid har gjort, når der skulle ske et eller andet, som det var bedst, at de voksne ikke overværede. Nå, det finder vi nok ud af en anden gang, og det skal i hvert fald ikke plage min tanke i dag.

Det, der fylder mit sind på en aften som denne, er naturligvis den gode forbindelse mellem Skolen og Soransk Samfund. Jeg vil gerne sige tak til Samfundets bestyrelse og alle de andre gammelsorannere, som jeg har mødt for den flotte måde, I har taget imod mig som ny rektor på Skolen. Det er mig en stor glæde at møde den interesse og velvilje for Skolen, som I altid viser, og jeg bliver altid en historie eller to rigere, når jeg har været i jeres formidable selskab. Det er ganske særligt, ja, man kunne måske sige "besynderligt", at have så fast og bredt et netværk af engagerede gamle elever bag en skole. I skal ikke være et øjeblik i tvivl om jeres betydning for Skolen og for, som jeg sagde i indledningen, den levende fortælling om Sorø Akademi, der bringer fortiden sammen med nutiden og fremtiden.

Jeg vil bede jer stå op og udbringe et "Leve" for Sorø Akademis Skole sammen med mig. Sorø Akademis Skole længe leve.

Vibeke Margrethe Hansen
rektor



Rasmus Skov
(S05)

Dimittendtale

Rasmus Skov (S05)

Jeg har en bagtanke med at være her i aften. Jeg kender nemlig ingen topledere, som kan begunstige min fremtidige karriere. Ingen insiders i den kommunale forvaltning, der favoriserer mine skattesager. Ingen overlæger, der våger over mig ved hospitalsindlæggelser. Ingen politifolk eller for den sags skyld rockere, der kan give mig beskyttelse, hvis nødvendigt. Jeg mangler simpelthen et mere udbygget netværk, der giver mig marginalerne på min side. Jeg har på det sidste studeret listerne med runde fødselsdage bagest i Soranerbladet og erfaret, at der i Soransk Samfund er potentiale.

Selv om netværk er en organisationsform så gammel som mennesket selv, er der aldrig blevet talt så meget om netværk som i disse år. Og at netværk har betydning, ved alle. Enhver leder ved det, enhver journalist ved det, og enhver politiker ved det. De, der forstår at opbygge og udnytte netværk, har langt bedre chancer end andre for at overleve i de officielle systemer. Tillige er evnen til at skabe og fastholde sociale relationer blevet nutidens succeskriterium. Det er derfor kun genier og idioter, som i dag afstår fra netværk.

Det fremgår af magtudredningen, at magteliten i Danmark har et meget stærkt indbyrdes netværk. Eliten består af en mindre gruppe på knap 400 personer, der kender og hjælper hinanden på kryds og tværs. Hvis man tegner streger mellem disse fremtrædende personer, hvor der er netværk, bliver resultatet et så enormt spind, at det ville gøre en sort enkeedderkop grøn af misundelse.

Men magtens netværk har også sine skyggesider, fordi mange netværk bygger på, at man skylder hinanden tjenester, eller på kalkuleret menne-



"Les lanciers" i festsalen

skeligt samvær. Her trives evnen til at opretholde relationer til folk uden at føle noget for dem. Disse netværk vil fremme de kyniske, egoistiske og beregnende sider af et menneske. Det er derfor skræmmende, at ordet netværk har erstattet flere af de ord, som tidligere anvendtes – ord som venner, bekendte og gamle gymnasiekammerater.

Heldigvis findes der også netværk, som ikke er båret af kynisme og egoisme – snarere tværtimod. Der findes netværk, hvor det er særdeles svært at være medlem uden at føle noget for hinanden. Et sådant netværk har Sorø Akademis Skole været gennem mine tre gymnasieår. Jeg kan berette, at vi her på skolen har været bundet sammen i et stærkt netværk baseret på respektfulde relationer. Vores netværk har alene fungeret, fordi det har været præget af sammenhold og omsorg. For man skal hjælpe de mennesker, man er i netværk med, for netværket virker kun, hvis man selv har noget reelt at levere til de andre medlemmer.

Jeg håber, at min årgang kan opretholde vores netværk i fremtiden blandt andet gennem Soransk Samfund.

Vi, studenter årgang 2005, glæder os til at være en del af Soransk Samfund, og vi er stolte over nu at være medlemmer af en af Danmarks største skoleforeninger – et hundredårigt netværk med i dag godt 1700 medlemmer. Vores kendskab til Soransk Samfund blev langsomt større gennem gymnasieårene, og vi har altid beundret den enorme arbejdskraft, som bliver lagt i foreningens mange tiltag.

Vi glæder os til at bidrage til netværket og til at deltage i både selskabelige, kulturelle og sportslige arrangementer. Vi håber på, at samvær på tværs af årgange – endda flere generationer – og faggrænser vil fremme forståelse og modvirke ensretning og vanetænkning og samtidig give udsyn og inspiration til alle.

Vi ønsker at hjælpe til med at bevare og udvikle sammenholdet mellem gammelsoranere i Soransk Samfund – vi ønsker inderligt at bruge jer – uden at misbruge jer.

Alle fotos: Robert Petersen

Lektor Christian Hjort

Hvordan det gik til, at jeg kom til at bo hos lektor Chr. Hjort i de år, jeg gik på Sorø Akademi (1941 – 1946) ved jeg ikke, men det var et godt bekendtskab. Mine forældre var flyttet til Fjerritslev mellem Aalborg og Thisted, så i de urolige tider under besættelsen var det ikke let at komme hjem. Det skete stort set kun fire gange om året nemlig jul, påske, sommer og efterårsferie. Dette gjorde jo, at jeg var den af lektor Hjorts beboere, der var mest i Sorø, og derved havde jeg megen kontakt med lektor Hjort.

Det første sted jeg boede, var i Museet i Storgade. Hele overetagen i såvel hoved- som sidebygningen var lektor Hjorts tjenestebolig, og hele underetagen var museumsudstilling. Herudover var der en stor bagbygning og bag den igen en dejlig have. Det var en lidt hård start for mig. 12 år gammel, og jeg havde aldrig været borte fra min far og min mor. Min broder Joe Fog (S42) gik i 3G og boede på Akademiet, så det var en god støtte for mig. Jeg kan endnu høre eleverne fra 2' mellem sige: "Pas på den unge der. Han har en bror i 3G!"

Min bror afleverede mig i Storgade, da jeg skulle starte på skolen. Vi var kommet cyklende fra mine forældres sommerhus ved Nykøbing Sjælland, hvor vi havde holdt sommerferie. Pludselig helt alene, for lektor Hjort var ikke hjemme. Det var til gengæld lektor Hjorts husbestyrerinde frk. Hansen, og det var dejligt for mig. Jeg blev varmt modtaget, vist tilrette, fik mad osv., og da jeg helt alene – de andre logerende kom først næste dag – skulle i seng, kunne frk. Hansen godt se, at der måtte ske noget for at dulme min hjemve, så døren mellem hendes værelse og mit kom til at stå på klem. Efter et stykke tid flyttede vi med lektor Hjort til Ingemanns Hus, og det var spændende og et dejligt sted at bo, dels tæt på Akademiet og på sportspladsen og dels lige ud til den skønne natur omkring søen, Flommen m.m.

Lektor Hjort stammede fra Ribe. Hans fag på Akademiet var naturhistorie, geografi, fysik m.m., så han opholdt sig meget på afdelingen, som blev kaldt Museet. Jeg opnåede mærkelig nok ikke at have lektor Hjort som underviser, og det er nok, fordi jeg kom i realklassen, og lektor Hjorts fag var mest for gymnasieundervisningen. Han blev kaldt "Loppen", og der gik mange historier om ham. Hjemme var han en ualmindelig rar og positiv mand, og han var utrolig omsorgsfuld over for alle,



der boede hos ham. Han fulgte med i vores hverdag, i vores glæder og sorger. Der var jo læsetid hver dag fra kl. 18 – 21, og kl. 22 skulle vi til ro. Læsetiden tilbragte nogle af os nede hos lektor Hjort ved et fint bord. Her skulle vi læse lektier, og til slut blev vi hørt i pensummet.

Frokost fik vi hjemme i Ingemanns Hus, og det gjaldt om at komme først hjem og se frk. Hansens lækre smørrebrød. Var der særlig gode ting på brødet, bed vi hjørnerne af, så de andre ikke skulle hugge dem.

Under krigen kom vi ikke meget ud, kun hvortil vi kunne gå. Vi var ofte ude i garagen og se den flotte bil, der var opklodset der under hele krigen.

Lektor Hjort var ikke sportsinteresseret, men han fulgte med i de præstationer, vi ydede. For mit vedkommende var det fodbold, cricket, batø og tennis. Lektor Hjort var også meget diskret. En af vores kammerater Pelle Trock Jansen var med i modstandsbevægelsen, og han var ofte af sted om natten. Det var uden at nogen så det, men jeg fik til opgave at lukke Pelle ind, når han vendte tilbage, ved et stenkast på min rude. Pelle måtte senere flygte til Sverige.

For mit eget vedkommende oplevede jeg på en togtur den 07. 01. 1945 fra Fjerritslev til Sorø efter en ferie, at toget blev ombyttet med et tysk troppe-

transporttog, og vi blev derfor i Årup på Fyn angrebet i tre bølger af RAF. De to forreste vogne samt de to midterste og de to sidste vogne blev ramt i hver bølge. Jeg sad i nr. 3 vogn, og jeg flygtede ud af toget efter den første bølge, heldigvis imod den retning, hvorfra flyene kom, idet mange, der løb den modsatte vej, blev ramt. Jeg slap fra det med livet i behold, men der var 17 dræbte og 40 sårede personer. Da jeg nåede til Sorø sent om natten, var lektor Hjort der straks og hjalp mig og trøstede mig. Han havde hørt om angrebet, og han havde forsøgt, som mine forældre, at finde ud af, hvad der var sket med mig.

Selvfølgelig var vi også slemme. Vi fik en ny yngre beboer, og han skulle jo kanøfles, og vi gav ham "props". Det var tandpasta i begge næsebor. Han strittede selvfølgelig imod og sparkede, og derved væltede han en servante med et brag. Det var lige over lektor Hjorts kontor, så han kom omgående. "Hvad var det, der skete?" sagde han, hvortil, jeg tror det var Ole Olsen, der sagde: "Åh, jeg tabte blot en karamel!". Den godtog lektor Hjort ikke.

Jeg husker, at jeg fik lov til at have guld fisk i et akvarium, der stod under trappen i baggangen. Jeg fodrede dem, men i ferierne tog frk. Hansen sig af fodringen. I sommerferien kom fiskene op til min kammerat Rødes mor på Højskolehjemmet i et havebassin. Her fik fiskene så meget foder, at de efter ferien ikke kunne være i mit akvarium.

Lektor Hjort var en hædersmand og altid ulastelig klædt. Lidt fjern og alligevel meget bevidst om os, og han fulgte os med megen stor interesse lige til vi rejste. Jeg havde fem rigtig gode år hos "Loppen".

Per Fog (R46)



Nyt fra Soranerarkivet

En ny side er nu lagt ind på www.soranerarkivet.dk – Museum Soranum - hvor de mange gaver, arkivet modtager, efterhånden vil blive beskrevet og fremvist.

Vi lægger for med "Det rosendalske Soranerarmbånd".

Månedens forsidebillede i arkivet er et efterårsbillede fra Tjustrup Sø set mod Munkedamshuset.

Bemærk at framelding fra Soranerarkivets nyhedsservice ikke kan ske ved anvendelse af "Besvar"-funktionen, men skal ske til adressen

rolf65@soranerarkivet.dk

Et hjertesuk fra kassereren

Hjælp!

Efter udsendelsen af blad nr. 5 kom

47 blade retur!

Det koster penge - ca. kr. 350 - og kræver unødvendigt arbejde for kassereren at sende dem ud igen.

Altså:

Når du flytter, så husk at meddele kassereren din nye adresse, samtidig med at du melder flytning til postvæsenet.



Soransk Samfund Fynsk afdeling

Husk vort traditionelle Holbergarrangement, som finder sted på

Næsbyhoved Skov

fredag den 2. december

til et udsøgt julebord.

Mødetid kl. 18.30

Med venlig hilsen

Olaf Teusch

Frokosten 3. november



Helle Rosendal (S55) og Otto Schousboe (R28)

Vi mødtes i alt 29 personer under forsæde af vores formand Kim Sverre Hansen (S73). Efter Kims velkomst blev ordet umiddelbart overdraget til ceremonimester Morten Nørgaard (S54), som ledede afsyngningen af "Jeg ved et sted..." - dog kun første vers, fordi, som Morten sagde, vi var så mange. Deres udsendte prøvede at finde logikken, men opgav og konkluderede, at der er visse ting, man ikke skal sætte spørgsmålstegn ved. Derefter startedes indtagelsen af vor hovmesters, Andreas Christiani (R57), lækre frokost, som denne dag inkluderede Helle Rosendals (S55) lige så lækre laksetærte.

Otto Schousboe (R28) var en smule forsinket, men blev ved sin ankomst hyldet, idet han i sidste uge rundede 95 år. Præsentationsrunden åbenbarede, at ud over vores tre æresmedlemmer - nemlig Henning Molin (S46), Morten Nørgaard (S54) og Bodil Boisen (S66) og de allerede nævnte - var føl-

gende til stede: Torben Gjerløff (M40), Fredrik Fogh (R41), Niels Thiele (S45), Arne Krog (S46), Anders Christian Løgstrup (R46), Ole Olsen (S47), Jesper Illum (S47), Torben Rosendal (S50), Børge Vendelbo Andersen (R50), Jakob Kaspersen (R50), Hugo Jacobsen (R50), Kaj Hasselsteen (R50), Johan Seligmann (R52), Niels G. Henriksen (R53), Karl Age Gemal (S54), Lasse Peitersen (R54), Poul Martin Møller (S55), Hemming Jørgensen (S57), Torben Wielandt (S57), Jørgen Wisning (R57), Inge Bangsgaard Hansen (S62) samt Deres udsendte.

Niels promoverede Holbergs fødselsdag d. 03/12, hvor dennes statue som bekendt bliver bekranset og en sang fremført i forbindelse hermed, hvorefter de forsamlede indtager kaffe og blødt brød i Det Kgl. Teaters restaurant. Den norske ambassadør, som deltog sidste år, vil også i år blive



Her er Otto Schousboe – 95 år plus to dage

bedt om at deltage, fordi Niels mener, "at han pynter sådan". Johan bragte en hilsen fra Palle Mortensen (S62).

Kim berettede om dronningens indvielse af "Hauchs Fysiske Cabinet", hvor majestæten samtidig besøgte skolen. Alle skolens elever sang ved ankomsten, og efter rundvisning og et traktement på skolen udbragte alumnerne et Soraner hurra ved afgangens gennem Fratergården. Yderligere omtalte Kim årsfesten samt Nachspiel på "Café Ludvig".

Hugo berettede om 15 år i Svegårds Boghandel (se i øvrigt "Nyt om Navne") og kunne love, at "Jul i Sorø" udkommer 18/11/05. Hugo omtalte også, at der desværre ikke kommer noget nyt kunstmuseum i Sorø. Dette fik Kim til at fortælle, at der i det nuværende museum kun er plads til at udstille 7% af museets faste samling samt samfundets forpligtelse til at arbejde på sagen, da det jo var meget aktivt med til at grundlægge museet i sin tid. Foranlediget heraf omtalte Henning, at boligfonden forventer en arv, som han har svært ved at se vil blive anvendt til yderligere kollegiebyggeri, "så måske....".

Morten udbragte et femfoldigt leve for Otto (et for hvert år til de hundrede), for hvilket Otto tak-

kede og samtidig takkede hovmesteren og hans stab for deres arbejde. Niels promoverede også Lars Kelstrups bøger om kirken og akademiet å kr. 100. Deres udsendte er i besiddelse af begge og kan varmt anbefale dem. Morten omtalte jule-cd med "Royal Uptown Jazz Band", og Ole lovede (hårdt presset), at der ville tilfalde samfundet 10% af salgsprovenuet.

Meget blev sagt (inklusive Mortens historier), men for ikke at trætte læserne vil Deres udsendte stoppe her, efter dog først at have anbefalet læserne at deltage i frokosterne den første torsdag i måneden kl. 12:00 til en pris på kr. 100,- for et herligt måltid.

Jens-Erik "Tino" Valentin (R57)



Hovmesteren tæller – er der stykker nok?



En diplomatisk oplevelse

For mange år siden – i 1976 for at være helt præcis – sad jeg i Manila og fik en drink sammen med en ældre canadisk kollega, mens vi betragtede solnedgangen over Manila Bay. Ud over at nyde solnedgangen sad vi og funderede over fordele og ulemper ved det liv med hyppige forflytninger, som vi begge havde valgt.

Jeg husker stadig min kollegas konkluderende formulering, som var med til at bestyrke min tvivlende sjæl om, at jeg alligevel nok havde valgt rigtigt i mit karrierevalg. Han formulerede det sådan: ”Ole, prøv at forestille dig at du som pensionist sidder sammen med nogle gamle kostskolekammerater i jeres respektive gyngestole og gør status over, hvad I hver for sig fik ud af livet. Hvem tror du så har haft de fleste oplevelser? Hvem tror du, der har haft det mest spændende liv? For (fortsatte han) ens liv er i realiteten summen af ens oplevelser”.

Den opsøgende og internationalt interesserede redaktionskomite har spurgt, om jeg efter frit valg ville skrive om en af mine oplevelser. Det vil jeg så forsøge, og den oplevelse jeg her har valgt, er mit akkrediteringsbesøg i Pyongyang i Nordkorea i 2001. Som ambassadør i Kina dækkede jeg også Nordkorea og Mongoliet, og de mere indviede vil vide, at en akkrediteringsrejse er det første besøg til et land, hvor man som ambassadør overrækker sine akkreditiver (udnævnelsesskrivelsen fra HM Dronningen med anmodning om, at akkrediteringslandet tager godt imod den udsendte ambassadør).

Det var en råkold efterårsdag, da jeg landede i Pyongyang med fly fra Beijing. Det nordkoreanske flyselskab, som er det eneste der på denne tid af året beflyver Pyongyang, har et fly tilbage. De resterende seks fly står som camouflerede reservedelagre i Pyongyang lufthavn. Man har således valgt mellem at ankomme lørdag og returnere med næste fly om tirsdagen eller ankomme om tirsdagen og returnere om lørdagen. Flyet var en meget gammel og for mig helt ukendt russisk flytype, som på uforklarlig vis fortsat var i stand til – om end med lidt besvær – at komme i luften og ned igen.

Grunden til at jeg hæfter mig ved disse logistiske betragtninger er, at jeg på et senere besøg knækkede en tand ved ankomsten tirsdag aften (maden er ikke altid, som vi er vant til) og således havde valgt mellem en nordkoreansk tandlæge eller at holde smerterne ud indtil næste flyafgang fire dage senere – og i den mellemliggende periode leve af

suppe, som kunne kastes over i den højre side af munden. Med næppe helt urealistiske forestillinger om brug af manuelt vridbor og kviksølv i bageprøtjposer valgte jeg at bide smerterne i mig. Men det var en helt anden oplevelse.

Tilbage til min akkrediteringsrejse. Ved ankomsten til Pyongyang lufthavn blev jeg afhentet af en repræsentant for Udenrigsministeriet i en ældre Mercedes, som den nordkoreanske protokol ved denne slags festlige lejligheder stiller til rådighed mod en ublu overpris i udenlandsk valuta.

Jeg havde faktisk været i Nordkorea allerede i 1986 som leder af en dansk delegation. Det, jeg husker bedst fra det besøg var, at jeg under forhandlingerne havde haft et gevaldigt skænderi med den nordkoreanske handelsminister, hvor jeg truede med at tage hjem øjeblikkeligt (på det tidspunkt vidste jeg ikke, at næste fly først gik 3-4 dage senere) og faktisk allerede demonstrativt var på vej ud af lokalet, før jeg blev inviteret tilbage af en noget mere ydmyg og forhandlingsvillig minister.

Mens jeg havde glemt denne episode, havde nordkoreanerne åbenbart ikke gjort det. Det første spørgsmål jeg blev stillet var, om jeg var den samme ”Mr. Poulsen”, som havde været der i 1986. Det kunne jeg jo dårligt benægte, selv om jeg havde en fornemmelse af, at episoden i 1986 næppe ville være optimalt fremmende for forløbet af det besøg, jeg nu påbegyndte.

Når udenlandske officielle gæster ankommer til Pyongyang, går turen sjældent direkte fra lufthavnen til hotellet, men via Mansu Hill, hvor en meget stor statue af den store leder Kim Il Sung kræver tilsvarende store og ærbødige buk samt nedlægning af en buket blomster, som man også selv skal betale – og i udenlandsk valuta.

Statuen, hvor motiv snarere end kunstnerisk udførelse helt klart har været det afgørende, er en ca. 25 meter høj bronzestatue af den store leder, som afgik ved døden i 1994. Den blev opført på den store leders 60-års fødselsdag - utvivlsomt sammen med mange andre rariteter af tvivlsomt kunstnerisk værdi spredt ud over det ganske land. I baggrunden var der på en murstensvæg malet nogle sneklædte bjerge, som formentlig i Danmark ville have medført en graffiti-motiveret retssag. Her gav det mulighed for at tage fotos af statuen i et perspektiv, som med god fantasi – meget god fantasi – ville kunne fortolkes som fri natur. Dæmpet militærmusik lød fra skjulte højtalere i de omkringliggende buske, og

nordkoreanere stod i små grupper med tårer i øjnene og beundrede den store leder.

Den følgende dag blev jeg – fortsat for egen regning – kørt til Mangyongdae lidt uden for byen. Et par særdeles istandsatte hytter i et storslået parkanlæg blev fremvist, som det var selveste krybben i Betlehem. Hytterne var fødestedet for – rigtigt gættet – den store leder. Blandt klenodierne var en stok, han havde gået med, og et lille bord, han havde siddet ved. Også her havde man anvendt buske som højtalercamouflage, og højtidelig musik vældede frem fra disse med betydelig kraft.

På selve dagen for akkreditivoverrækkelsen blev jeg med behørig ledsagelse kørt ud til Komsusan Memorial Palace, et gigantisk marmorpalads, der tidligere havde tjent som den store leders præsidentpalads, men som – efter at alle vinduer og en række af dørene var blevet muret til – nu tjente som verdens formentlig mest eksklusive og ekstravagante mausoleum.

Man kommer ind i paladset gennem en meget, meget lang nyopført sidebygning, hvor man via automatiske rullebånd transporteres som i Heathrow lufthavn, om end der her hverken er reklamer eller støj. Langsomt, men sikkert nærmer man sig på denne måde det allerhelligste. På vejen passerer man særlige sluser med luftdyser på væggene og et lille rullebånd, som nærmest fungerer som en rystepudser for at modvirke eventuelt snavs, som ikke måtte være slidt af på den lange færd. En enkelt statue på ca. 15 meter af den store leder og

med en optimal lyseffekt bidrog til stemningen på vejen mod målet.

Endelig nåede vi ind i det allerhelligste, hvor den store leder Kim Il Sung ligger i en overdimensioneret glassarkofag placeret i midten af en overordentlig stor sal. En kvalmende overdreven mol kværner ud af strategisk placerede højtalere. Ubevægelige – men fortsat levende – officerer er placeret tæt på arkofagen. I hold af fem drives man rundt om arkofagen og forventes at standse et kort øjeblik på hver af de fire sider for at bukke for den store leder. Den nordkoreanske bukkestil ved denne slags lejligheder minder om kinesiske cirkusartisters akrobatik. Selv nøjedes jeg med et lidt mere behersket buk baseret på en konkret anatomisk risikovurdering.

På vejen ud tillod jeg mig at sende en af officererne et venligt smil. Det blev bestemt ikke gengældt. En svag sitren omkring det ene øje og en mundformning, som en manchurisk moustache lod mig forstå, at mit bidrag til mellemfolkelig forståelse ikke faldt i god jord.

Ved salens udgang fik de vigtigste gæster udleveret en lille digital Sony-afspiller. Det var ikke, som jeg et ganske kort øjeblik troede, en gave, men en mulighed for at høre en grådkvalt sitrende stemme berette om den ufattelige sorg, der havde ramt ikke alene Korea, men hele verden, da den store leder af uforklarlige årsager og helt uventet var afgået ved døden. En dæmpet morbid underlægningsmusik fuldendte det gribende budskab.

Efter at have forladt den store leders formentlig sidste hvilested blev vi gennet gennem en række sale. I en sal stod den togvogn, som den store leder havde benyttet sig af. Et meget stort vægkort markerede med små kulørte lamper, hvor den store leder og togvognen havde rejst i landet, og en lystavle angav over for den beundrende offentlighed, hvor mange kilometer det samlet var blevet til. En anden væg angav med blinkende lys på et verdenskort, hvilke flyrejser den store leder havde foretaget. Jeg må gå ud fra, at den store leder har benyttet sig af flere forskellige fly, idet hverken



Kinas Præsident Hu Jintao hilser på ambassadør Ole Lønsmann Poulsen

flyvemaskine eller anvendte flysæder indgik i udstillingen.

I en anden sal var den store leders Mercedes opstillet til almindelig beundring. Ikke overraskende sort med sorte vinduer. En tredje sal rummede den store leders dekorationer og medaljer, og de var ikke få om end en betydelig del så ud til at være af nordkoreansk herkomst.

Selve overrækkelsen af mine akkreditiver var efter alle disse bevægende oplevelser lidt af et antiklimaks. Den store leder er trods sin død fortsat præsident, hvad der vel nærmest på betegnes som en overbygning på den mere kendte stillingsbetegnelse "præsident på livstid". Eftersom statsoverhovedet således af letforståelige årsager ikke var i stand til selv at modtage mine akkreditiver, var det efter fast praksis formanden for den nordkoreanske folkeforsamling og nr. 2 i det nordkoreanske hierarki, der stod som modtager.

Ved ankomsten til parlamentsbygningen var der – i respekt og evig sorg for den sarkofagplacerede præsident må jeg gå ud fra – ingen æresgarde, ingen musik, ingen flag, ingen blomster og ingen mennesker. En kvindelig dørvogter lukkede os dog ind i en iskold forhal, hvorfra den ledsagende protokolchef førte os ind i en opvarmet sal, hvor jeg blev instrueret i, hvor jeg skulle stå, hvor jeg skulle gå, og hvad jeg skulle sige. Vi blev derefter gennem tilbage i kulden, så folkeforsamlingens formand og udenrigsministeren kunne tage opstilling. Derefter blev jeg og min ledsagende ambassaderåd på ny lukket ind i varmen. Protokolchefen kundgjorde med høj røst, at den danske ambassadør var kommet for at overrække sine akkreditiver. Dette så

hverken ud til at overraske eller nævneværdigt interessere formanden.

Derefter gik jeg som instrueret frem og standede de foreskrevne fem meter fra folkeforsamlingens formand. Protokolchefen havde på denne færd diskret overhalet mig for at sikre sig, at jeg ikke kom for tæt på. Jeg uddybede derefter, hvad protokolchefen allerede havde berettet, nemlig at jeg var kommet for at aflevere mine akkreditiver. Jeg tilføjede, at det for mig var en stor ære og en personlig glæde. Det siger man altid ved den slags lejligheder. Derefter puffede protokolchefen mig de sidste fem meter frem, så jeg kunne overrække HM Dronningens skrivelser og modtage et håndtryk til entusiastiske klapsalver fra de tilstedeværende nordkoreanere.

Derefter blev jeg af folkeforsamlingens formand inviteret ind i et tilstødende lokale til en samtale, som primært bestod i en monolog som koncentrede sig om den nordkoreanske socialismes velsignelser og ufattelige succes.

Efter ca. 40 minutters hård diplomatisk udøvelse blev jeg benådet med endnu et håndtryk og en anmodning om at viderebringe de hjerteligste hilsener til Kongen af Danmark. Dette affødte et diskret træk i ærmet af den ledsagende protokolchef og nogle få hviskende ord, hvorefter formandens varme hilsener uden synlig forlegenhed blev omdirigeret til HM Dronningen. Derefter blev jeg (en anelse for hurtigt synes jeg selv) ført ud til den ventende bil og med dansk og nordkoreansk flag kørt tilbage til hotellet. En mærkværdig oplevelse rigere.

Ole Lønsmann Poulsen (S64)

Fugl Phoenix - nu også med æbler

På Fejø holdes "æblets dag" lørdagen før efterårsferien. Hvert år laves et æblemaleri, og i 2004 var det Fugl Phoenix. "Billedet" får lov til at bestå, indtil fugle og frøskreden forrådnelse har ændret motivet.

Foruden landets bedste frugt har Fejø gennem tidene også været leveringsdygtig i en del soranere.

Henrik Lund (S64)



Akademisk jazz



I 1942 havde skolen en lille jazzquartet bestående af Walther Falholt (trommer), Niels Heilmann (klarinet), Gunnar Kaiser (guitar) og undertegnede (piano).

Vi havde megen fornøjelse af engagementer på forskellige steder blandt andet nytårsbal på Hotel Postgården. Vi var meget stolte over at blive inviteret til at optræde i et halvtimesprogram i Danmarks Radio, hvorefter vi blev trakteret af samme til smørrebrød i den kendte jazzklub "Blue Heaven" ejet af

den verdensberømte jazzkunstner Svend Asmusen – senere vores mest gode ven.

Skolebladet "Skyls" kommenterede i den næste udgave, at vi "fyldte æteren med larm".

Vi syntes selv, at vi var gode, og havde i hvert fald megen glæde af vores samspil i jazzens forholdsvis tidlige forår – i Danmark vist nok kaldet "Jazzens guldalder".

De venligste hilsener, ikke mindst til de nok ikke så mange, som kan huske så langt tilbage.

Jens Harboe (S43)



Det nye

Gammelsoraner emblem

kan bestilles hos Arne Krog ved fremsendelse af adresseret returkuvert frankeret med kr. 5,50 og bilagt frimærker med samlet værdi kr.20,00

Herlovianermatch 23. september 2005



Som det fremgår af resultaterne, blev Sorø atter i år en klar vinder af årets dyst på Sorø Golfbane.

Matchen blev spillet i et helt fantastisk sensommervejr og på en vanligt velplejet bane i Suserup.

Stemningen var hyggelig, og maden i klubhuset samt den af Sorøansk Samfund sponsorerede øl efter matchen tilførte spillerne så megen energi, at klokken for fleres vedkommende blev hen ad 20.00 før herlovianere og soranere skiltes med et "På gensyn i 2006!".



Bjarne Lorentzen (th) overrækker vingave til bedste individuelle scorer Nicolai Larsen

Resultater

Herlufsholm	
Niels Krüger	30
Peter Michael Bjergsted Andersen	29
Kristian Larsen	28
Hans Henrik Gramtorp	26
Hans Henrik Leschly	26
Hans Henrik Kondrup	24
Peter Hedegaard	23
Anders Richter	23
Marie Therese Collet	20
Christian Sehestedt Juul	18
Christopher Hedegaard	13
Totalt	260
Gennemsnit	23,64

Sorø	
Nicolai Larsen	34
Mogens Vinther	33
Bjarne Lorentzen	32
Henrik Tarp	31
Thomas Maymann	31
Morten Kjærsgaard	29
Peter Taarnhøj	26
Jan Lorentzen	25
Palle Aagaard	24
Søren Plate	23
Henrik Hedegaard	21
Erik Palm	21
Gitte Vænggaard	20
Totalt	350
Gennemsnit	26,92

Cricketkampen 25. september



Stående fra venstre: Jørgen Eliassen(S73), Jørgen Sarøe, Sorø, dommer, Andreas Arnvig (S02), Christian Eifer (S61), Anders Grauslund (S01), F.Balstrup (S48) træner, Axel Henriques (S80), Kim Schaumann (S67), Andreas Winther (04) og N. O. Bjerregaard (S57).

Knælende fra venstre: Jens Frederik Knudsen(S01), Klaus Eising (S90), Ole Stahl (R47), Frank Pearson, CCSoraner træner og Michael Goeskjær (S80). Derudover deltog Pernille Lykke Jensen (S04)

Dagen startede med at holdet mødtes ved Fraterbrønden kl. 10 for at gå til brunch i spisesalen. Omklædning foregik i sportshallen i Akademihaven. Kampen startede kl. 11 og sluttede kl. 16 med meget få pauser indlagt.

Vejret var fantastisk sol og blå himmel og banen samt anlægget ved Søgade som sædvanligt suverænt.

Gammelsoranerne stillede i stærk opstilling med de unge fra det tidligere skolehold, der i år var blevet gammelsoranere. Dette bar kampen også præg af, idet skoleholdet tydeligt var blevet drænet for sidste års stærke spillere. Holdet fik derfor lov at komme til gærdet to gange som kompensation.

Der blev udvist god og fair korpsånd fra begge hold og disket op med fænomenale greb og slag m.v.

Dagen afsluttedes med spisning i Vestibulen, hvor der traditionen tro blev uddelt bats til udvalgte personer på skoleholdet.

Tak til skolen for en flot dag!
Flemming Balstrup og Christian Eifer



Pernille Lykke Jensen lægger an til et pull shot.



Foderautomater til vilde fugle

Redekasser til fugle, flagermus og meget andet



Se vort store udvalg på:
www.bird-gardencare.dk



**Redaktionen af SORANERbladet
ønsker alle trofaste læsere en glædelig
jul og et godt nytår!**

Julefrokosten 2005

Soransk Samfunds julefrokost afholdes i Soranernes Hus, Hauerslevsalen, Solvej 1, Frederiksberg lørdag den 10. december, kl. 12.

Hovmesteren anretter en lækker julebuffet med tilhørende øl, vand og snaps. Efterfølgende serveres kaffe, julesmåkager og "kage på fod".

Det er tradition, at man kan deltage med ledsager.

Prisen for deltagelse er kr. 150 pr. person.

Der er begrænset plads i Hauerslevsalen, så tilmelding er absolut nødvendig.

Sidste tilmeldingsfrist vil være onsdag den 7. December!

**Alle bedes ringe til hovmester Andreas Christiani på
telefon 3940 6614 for at få bekræftet tilmeldingen.**

Hovmesteren

Soransk Samfunds Jagttforening

Hvis der blandt bladets læsere skulle gemme sig interesserede jægere og flugtskytter, kunne nedenstående tiltag måske være interessant.

Jeg har igennem de seneste år overvejet, om der inden for Soransk Samfund kunne oprettes en jagttforening eller flugtskytteklub med det formål at formidle kontakt mellem interesserede jægere/flugtskytter på tværs af aldersskel - og køn for den sags skyld! Endvidere skulle der inden for foreningens regi afholdes flugtskydningskonkurrencer og forskellige andre aktiviteter som for eksempel foredrag osv.

Såfremt der vil være bare nogenlunde interesse og opbakning, vil der blive arrangeret en flugtskydningskonkurrence på KFK's baner (Amager). Interesserede kan henvende sig på telefon 2243 2785.

Hvis ikke man kan deltage i arrangementet (grundet eksempelvis geografisk afstand), men alligevel ønsker at være medlem af en eventuel forening, er man også velkommen til at kontakte mig. Der vil herefter tilgå informationer af praktisk karakter i en skriftlig invitation.

Anders Handlos Grauslund (S01)

Jubilartræf i Sorø

Det er en god tradition, at jubilarer mødes i Sorø blandt andet i tilslutning til dimissionen af årets studenter fra Sorø Klosterkirke. Ofte får jubilarerne ved denne lejlighed en rundvisning på skolen ved lektorerne Lars Kelstrup eller Steen Jensen. Det er en god skik, at man honorerer denne frivillige indsats med et beløb til Sorø Akademis Skoles Kulturfond. Beløbet er beskedne kr. 400 for en årgang.

Imidlertid har jeg erfaret, at dette beløb kun sjældent erlægges. Jeg skal minde om, at midlerne i Kulturfonden udelukkende går til elevformål, så mon ikke jubilarer ved initiativtagerne fremover vil huske at samle ind til dette formål og aflevere beløbet til lektorerne i forbindelse med arrangementet!

Kim Sverre Hansen (S73), Formand



50 ÅRS JUBILÆUM EGMONT KOLLEGIET

Egmont Kollegiet leder efter alle gamle kollegianere i forbindelse med kollegiets forestående 50-års jubilæum. Jubilæumsaktiviteterne omfatter en række årgangsfester, en stor jubilæumsreception samt en masse mindre aktiviteter.

Alle gamle kollegianere opfordres til at registrere sig som gammel kollegianer på hjemmesiden <http://www.egmontx.dk>, som er Egmont Kollegiets Alumneforening.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til
*Morten Kølby på 4038 3288 eller
morten@koelby.dk*

Nyt om Soranerarkivet

Der er nu oprettet to nye menupunkter:
Faktaside og Oversigtsside.

Faktasiden er et nyt tiltag, der gør det muligt for Soranerarkivets brugere at tilføje kommentarer og oplysninger til og om de film og billeder, der bliver bragt på hjemmesiden. Disse kommentarer vil blive offentliggjort og delt med resten af Soranerarkivets brugere.

Under menupunktet *Film og DVD'er* er det første af tolv små filmklip i en ny serie netop blevet lagt ind - nemlig Bo Poulsens Sorøfilm fra 1961-63.

www.soranerarkivet.dk

VI KØBER

**KOSTBARE BØGER OG BOGSAMLINGER
TILBUD GIVES
NORDENS ÆLDSTE ANTIKVARIAT**

LYNGE & SØN A/S

**SILKEGADE 11 1113 KØBENHAVN K.
TLF. 3315 5335**

**Stiftelsen
Sorø Akademi**

Tel. 5782 0135

www.stiftsor.dk

Indhent tilbud på

Person-, last- og varevogne



Roskilde

Københavnsvej 299
4634 0120

Ringsted

Bragesvej 9
5761 3355

Slagelse

Elmedalsvej 1
5853 3375

Holbæk

Hovedvej 4
5943 4122

Nykøbing F

Agrovvej 2
5485 8466

Næstved

Transportbuen
5577 5646

**Gode film skal ses i biografen
- uden afbrydelser!**



Victoria Teatret

Storgade 15E - 4180 Sorø 5783 0663 - mail@victoriateatret.dk - www.victoriateatret.dk

Runde fødselsdage

December 2005

1. Instruktør (J.T.A.S.) Ole Striim, f. Sørensen, Ole Møller (f. 1925, A45), Terp Skovvej 104, 8270 Højbjerg
2. Docent Emeritus, Ph.D. Svend Gram Jensen (f. 1930, S49), Kløvbakken 43, 6855 Outrup
2. Direktør, cand.jur. Peter Taarnhøj (f. 1945, S66), Damgårdsvej 9, 3460 Birkerød
2. Anders Fogh Jensen (f. 1955, A74), Sjølundshøj 15, 4700 Næstved
3. Vinhandler Jørgen Lynge (f. 1925, R43), udrejst til Portugal i 1995, adressen kendes ikke
3. Lars Rasmussen (f. 1955, S75), The Booktrader, Skindergade 23, 1159 København K
4. Tove Kirsten Sinding, f. Frederiksen (f. 1930, S50), Gyvelvej 69, 1, 0003., 4000 Roskilde
7. Automobilforhandler Knud Frandsen (f. 1930, R48), Søgade 7 B, 4180 Sorø
8. Hugo O. Faber-Rod (f. 1915, S34), Residence Principe Leopoldo, Via Montalbano 19, CH-6925 Gentilino, Schweiz
8. Erik Jakob Møller (f. 1955, S74), Tingvej 5, 4270 Høng
9. Mogens (Peter) Carl (f. 1945, A63), Commission Européenne, D. G. I., 200 Avenue de la Loi, B-1040 Bruxelles, Belgien
10. Socialrådgiver Kirsten Asholt, f. Pedersen (f. 1945, S66), Krogagervej 37, 2605 Brøndby
10. Leo H. Damm (f. 1955, S74), Sandbjergvej 15, 8220 Brabrand
12. Ole Hansen, f. Hansen, Ole Franck (f. 1935, A50), adressen kendes ikke
15. Ingeniør Torben Balstrup (f. 1925, S45), Maglegårdsvej 221, 3480 Fredensborg
16. Cand.mag., oversætter Karsten Strørup (f. 1945, S64), Kongeledet 2, 2920 Charlottenlund
17. Sognepræst Bent (Hedeboe) Lumholt, f. B.H.L. Hansen (f. 1930, S50), Tøstrupvej 76, Tøstrup, 8581 Nimtofte
18. Jørgen Skipper Jensen (f. 1955, S74), Narssarsuaq BNR 0029-2, G-3923 Narssarsuaq
19. Hans Henrik Dahl (f. 1955, A72), Strandboulevarden 9.1.th., 2100 København Ø
20. Arkitekt Klaus Munk Jensen (f. 1935, S54), Voldmestergade 19, 2100 København Ø
21. Skibsreder Christian Kjellerup Hansen (f. 1930, R48), Krathusvej 2, Asserbo, 3300 Frederiksværk
21. Afd.ing., cand.polyt Henning Nielsen (f. 1930, S49), Pilehavevænge 77, 2625 Vallensbæk
22. Forstander, cand.psyk. Steen (Mogens Lange) Lassen (f. 1935, A49), Skovsvinget 22, Stavsby Skov, 5500 Middelfart
22. Finn Matti Salmi (f. 1955, R72), Strandsvinget 16, 4571 Grevinge
23. Michael Ingemann Pedersen (f. 1955, R73), Rimmersvej 28, Gl. Rye, 8680 Ry
25. Trafikmester Per Just Florman, f. Nielsen (f. 1945, S64), Engblommevej 53, 2400 København NV
25. Kirsten Vad, f. Støvring Larsen (f. 1955, S75), Sasserbrovej 10, 4173 Fjenneslev
26. Afdelingschef Kaj E. Jørgensen (f. 1925, S46), Reichelsvej 3 A, 2640 Hedehusene

27. Ida Engberg Lind (f. 1955, S74), Tusindfyrdvej 7, 4180 Sorø
28. Studievejleder Christian Beck (f. 1945, S64), Strandvejen 336, 2980 Kokkedal
29. Sporvejsfunkt. Kurt (L. Diekelmann) Hansen (f. 1930, M47), Bakkevej 39, 2400 København NV
29. Lektor Leif Aage Rasmussen (f. 1935, S55), Ernst Meyersgade 8.1, 1772 København V
29. Dyr læge Bent P. Jensen (f. 1935, S55), Ildervej 20, 8660 Skanderborg

Januar 2006

1. Ingeniør Karsten Lunde Hansen (f. 1946, R62), Amager Landevej 219, 2770 Kastrup
4. Esben Bo Bernes (f. 1956, S75), Møllegdyden 10, Granslev, 8870 Langå
5. Redaktør Svend Irgens Hansen (f. 1911, S30), Ejsbølvej 10, 6100 Haderslev
5. Overingeniør Johan (Charles) Bang Ullner (f. 1926, S44), 123, Urb. La Sirena, 29 790 Benjarafe, Malaga, Spanien
5. Afdelingsingeniør Peter Christiansen (f. 1936, S55), Ladefyldevej 17, 2650 Hvidovre
7. Fuldmægtig Aage Madsen (f. 1931, S50), Ulshøjvej 35, 4400 Kalundborg
8. Birgitte Dettelfsen, f. Rasmussen (f. 1946, S64), Wiedeweltsgade 28, 2100 København Ø
9. Fhv. gymnasieoverlærer Ove Leerbeck, f. Jørgen Ove Vagn L. (f. 1921, S39), Salamandervej 24, 2880 Bagsværd
9. Ambassador, cand.jur. Poul Skytte Christoffersen (f. 1946, S65), Via A. Cancani 6, I-00197 Roma, Italien
11. Anne Kirstine Nielsen, f. Jensen (f. 1956, S75), Byskovvej 6, 4100 Ringsted
16. Læge Erik Sogaard Rasmussen (f. 1921, S40), Kværnen 4, 5900 Rudkøbing
16. Klaus Becker Edal (f. 1956, R72), Vestervænget 28, 8832 Skals
17. Afd.leder (Åge) Bent Pedersen (f. 1931, S50), Smaragdvej 10 B, 2730 Herlev
17. Poul Erik Holst (f. 1956, S74), Godthåbsvej 29, 4300 Holbæk
17. Jørgen Prip (f. 1956, S76), Hasselvej 26, 4700 Næstved
19. Fhv. Postkontrollør Vagn Elholm Andersen (f. 1926, R42), Bakkeoften 15, 2760 Måløv
19. Tegner Axel Gudmund Axelsen (f. 1946, S65), Amalievej 21, 1875 Frederiksberg C
21. Cand.scient. Jørgen Ivar Roland Næstoft, f. Hansen (f. 1946, S64), H. Schneekloths Vej 33.5.1, 2000 Frederiksberg
21. Tandlæge Allan Hammershaimb (f. 1946, S64), Müllersvej 13, Lendemark, 4780 Stege
23. Sognepræst Peder Johs. Toftager (f. 1926, S45), Bellisvej 10, 3450 Allerød
25. Jørgen Frederiksen (f. 1946, S65), Skt. Hansgade 9 B, 2.th., 4000 Roskilde
26. Produktionsch. cand.pharm Torben Børge Sørensen (f. 1931, M46), Drosselvang 7, 3450 Allerød
28. Fuldmægtig Ole Bank, f. Stau (f. 1946, R63), Vejlebroløkke 36, 1.th., 2635 Ishøj
30. Speciallæge Kaj Reinholt Nilsson (f. 1936, S55), Gothersgade 145, 1., 1123 København K

Februar 2006

1. Tegner Erling Nederland (f. 1931, S49), Stevnsvej 34, Valø Strand, 4600 Køge
1. Otto Sommer (f. 1956, S75), Bogøvej 1, 3.tv., 2000 Frederiksberg
2. Civ.ing. Birger J. Seistrup (f. 1931, S49), Præstevænget 6, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
2. Hans Henrik Hoff (f. 1946, S64), Præsteskovvej 15, 5672 Broby
3. Jørgen Schou Christiansen (f. 1956, S75), Bjørkås Terrasse 76, N-9009 Tromsø, Norge
4. Cand.pharm., provisor A. Henry Willert, f. Pedersen (f. 1911, S30), Torsvej 10, 4600 Køge
5. Programred. Piet Schönheyder van Deurs (f. 1931, A45), Gammel Skovvej 1, 3060 Espergærde
5. Jens Ole Vestbirk (f. 1956, A70), Haraldstedvej 3, 2700 Brønshøj
6. Adm. overlæge Knud Aage Møller (f. 1946, S65), Rådnyvej 28, 8382 Hinnerup
9. Tove Carlsen, f. Christensen (f. 1946, S65), SKA: Fasanstien 6, Bisserup, 4243 Rude
10. Lærer Birgit Dyrh Theiltoft, f. Pedersen (f. 1936, S54), Rödgruvågen 2, S-73091 Riddarhyttan,
12. Ing. Hermod Sørensen (f. 1926, S44), 1102 - 1415 West Georgia Street, Vancouver, V6 G3 - C8, BC Canada
12. Læge Bertel Møller (f. 1931, S49), Tretommervej 16, 8240 Risskov
13. Distriktslæge Lars Nygaard-Pedersen (f. 1946, S65), Ny Strandvej 16, 3050 Humlebæk
13. Stig Narger (f. 1956, S75), Hiort Lorenzens Gade 31, st.tv., 2200 København N
16. Jørgen Schiøtt Hansen (f. 1956, A71), Lillevej 2, 3330 Gørlose
16. Steen Beck, f. Hansen (f. 1956, S75), Tyttebærkæret 34, 2670 Greve
17. Museumsinsp., mag.art. Olaf Koester (f. 1936, S54), Mosebakkens 3, 2830 Virum
17. John Hollænder (f. 1956, R74), Stationsvej 48, 4684 Holmegård
18. Godsejer Johan (Wenzel Flach) de Neergaard (f. 1921, M37), Nedre Skogvei 6 D, Oslo 2, Norge
18. Erik Axelsen Monrad (f. 1946, A64), Bylderup Kirkevej 10, 6372 Bylderup Bov
19. Anders Nilsson (f. 1946, S66), Toften 2, Mou, 9280 Storvorde
21. Insp. John Kjær (Jørgensen) (f. 1931, R49), Søllerød Park 11, 1-25, 2840 Holte
22. Arkitekt Jon Skakke (f. 1931, M46), Galionsvej 1 L.st., 1437 København K
22. Fotograf Vagn-Ebbe Kier (f. 1946, R64), Bodenholfs Plads 1, 1430 København K
23. Elsebeth Bredahl Holten Møller, f. Laursen E.B. (f. 1956, S75), Strandhøj 7, Strandhuse, 6000 Kolding
25. Margit Lindesø (f. 1956, S75), Løjtvedvej 2, Løjtved, 6240 Løgumkloster
26. Fhv. advokat Jørn Scharling, f. Jensen, J. William Gerling (f. 1916, S34), Ørstedsgade 15, st., 5900 Rudkøbing
26. Birgitte Loiborg, f. Hansen (f. 1956, S75), Elverhøjvej 16, 4700 Næstved



Soranske dødsfald

- Inger Harsberg**, født Simonsen (S31)
13. september 1919 – 25. september 2005
- Mogens Abelin Schou** (S36)
24. november 1918 – 29. september 2005
- Gunner Chr. Kjær** (R48)
24. januar 1931 – 23. august 2004
- Ove Toft Jensen** (S50)
3. april 1931 – september 2005
- Jens-Christian Chemnitz** (S53)
31. marts 1935 – 17. september 2005
- John Hoffmann** (M61)
2. september 1945 – 8. oktober 2000
- Ole Roum-Møller** (S65)
27. juni 1946 – 19. september 2005
- Sigurd Stevns Hansen** (lærer)
14. februar 1910 – 24. september 2005

Nyt om navne

Annelise og Hugo (R50) Jacobsen har den 19. september 2005 afhændet Svegårds Boghandel i Sorø til Tina Knudsen.

I anerkendelse af hans store arbejde for detailhandelen i Sorø udnævnte Sorø Handelsstandsforening på sit møde den 31. oktober 2005 Hugo til sit første og eneste æresmedlem.

In memoriam
Lektor Sigurd Carl Stevns Hansen
14. februar 1910 – 24. september 2005

Sigurd Stevns Hansen var student fra Birkerød fra 1928. Han blev cand.mag. i gymnastik, geologi og geografi i 1936. Han var gymnastikassistent i 1937/38 og kom efter en kort periode ved Struer Statsgymnasium tilbage til Sorø Akademi som adjunkt i 1944. Stevns Hansen blev lektor i 1954, og han underviste til han gik på pension i 1977.

Stevns Hansen var gift med Esther, der i perioden 1946 – 1959 drev danseskole på Hotel Postgården og i perioden 1959 – 1972 underviste pigerne i gymnastik. Ægteparret Stevns Hansens to sønner er begge studenter fra Sorø Akademi, Henrik S58 og Søren S61.

Stevns Hansen var som lærer et rart menneske. Han var almindeligvis i godt humør og fik efterhånden en selvironisk distance, der gjorde, at han ikke så let blev offer for opfindsomme elevers morsomheder. Hans gymnastikundervisning var gymnastik i gammeldags forstand. Han var ikke en mand, som deltog i aktiviteterne, men var tydeligt præget sin soldatertid og uddannelsen til reserveløjtnant. Ungerne blev frem og tilbage langs Kegleskuret ekserceret i at tage huen rigtigt af og på og hilse korrekt, og mødte man ham på gaden, blev det påtalt, hvis det ikke gik rigtigt for sig. Han elskede at kommandere, og når muligheden bød sig, kommanderede han gerne med hele skolen, som når lærere og elever i samlet trop marcherede til stationen på Frederiksberg med Akademiets fane i spidsen for at tage på skovtur.

Mens øretæverne sad løst i ærmerne hos en del af hans kollegaer, havde Stevns Hansen ikke behov for den slags hjælpemidler for at få budskaberne ud til sine elever. Hans geologiundervisning var levende, og han supplerede den med nogle interessante udrykninger for at se på omegnens geografiske forekomster.

Som sit særlige interessefelt kastede han sig over at sætte liv i det, der oprindeligt var Akademiets Soldaterkorps, og som efter krigen genopstod som en frivillig terrænsportsaktivitet under Dansk Terrænsportsforening. Det var Stevns Hansen, der i nattens mulm og mørke skaffede de gamle 89'ere (rifler) til akademiet fra modstandsbevægelsen i Jylland. Det lykkedes ham at få dem lovliggjort ved politimesteren i Ringsteds mellemkomst, således at man kunne gennemføre skydeøvelser ved Tuel Sø skydebanen. Han skaffede battledress til terrænsportsgruppen, og det var ham, der inspirerede til de ugentlige terrænløb i Akademiskovene. Hermed var han med til at give mange elever gennem årene nogle vidunderlige natur- og sportslige oplevelser. Han var også altid med ved det årlige terrænløb mellem elever og gammelsoranere, og han viste en enestående interesse for at holde kontakten ved lige ved disse begivenheder. Desværre var det en aktivitet, som efterhånden svandt bort i en uheldig rektoral iver for at rationalisere aktiviteter med gammelsoranere.

Som gammel elev husker man hans ranke holdning, den var nok særlig rank for at bøde lidt for højden, man husker hans brede smil, hans uendelige tålmodighed på cricketbanen på Store Plads, hans "plus fours" og hans langvarige problem med det ene knæ på grund af en menisk skade. Man husker også hans glæde over den Hillmann Cabriolet (lammevoggen), som han ejede en periode og hans fornøjelse ved at lave razzia på "Guls" for at opsnappe uautoriserede smårygere.

Stevns Hansen var i øvrigt altid god for en vise og blev derfor ofte midtpunkt i festligt lag. Det gjaldt i forbindelse med Sct. Georgsgildet, Hjemmeværnet hvor han var kompagnichef, blandt kolleger på Akademiet samt på Røde Kors Hjemmet, hvor han opholdt sig de sidste otte år, åndsfrisk til det sidste.

Han var helt enestående til at huske gamle elevers navne, og kunne til det sidste huske dem alle, når de besøgte ham.

Ægteparret Stevns Hansen var et engageret og medlevende par, de var gæstfri og så gerne gammelsoranere komme forbi til en sludder og en kop kaffe. Esther Stevns Hansen gik bort allerede i november 1991. Nu er Sigurd Stevns Hansen fulgt efter. Han var Sorø Akademi og de mange soranere, som han har haft med at gøre gennem årene, en rigtig god lærer.

Æret være hans minde

Ove Høegh-Guldberg Hoff (S62)

Tøjsalg



Tøj med skolens logo

Størrelser
XS, S, M, L, XL, XXL

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| T-shirt | kr. 90 |
| <i>Hvid eller marineblå</i> | |
| Poloshirt | kr. 160 |
| <i>Sort, blå, bordeaux eller hvid</i> | |
| S-shirt | kr. 190 |
| <i>Marineblå</i> | |
| Hættetrøje | kr. 290 |
| <i>Marineblå</i> | |
| Slips | kr. 150 |
| <i>Marineblå eller bordeaux</i> | |
| Blazermærke | kr. 140 |

Bestilling:

Kantinen Skjalm Hvide
telefon 5782 0850

eller

Per Højland

Christiansvej 9, 4180 Sorø
telefon 5783 4634

Soransk Samfunds bestyrelse

Formand

Kim Sverre Hansen
Købmagergade 13 B, 1150 København K
Tel.: 3315 6276
e-mail: kim.sverre.hansen@mail.dk

Næstformand

Niels G. Henriksen (R53)
Koldemosevej 5, 4180 Sorø
Tel.: 5783 2867
e-mail: nhenriksen@teliamail.dk

Kasserer

Arne Krog (S46)	Kontingent/Bidrag
Ellehaven 9, 2950 Vedbæk	Soransk Samfund
Tel.: 4589 2713 (12-13)	Ellehaven 9
e-mail: a.krog@get2net.dk	2950 Vedbæk
Giro 400-1710. Reg.nr. 1551	Giro 327-1307

Legatbestyrer

Lars Herborg (S53)
Rovsingsgade 75, 4.tv.
2000 København N
Tel.: 3585 4705
e-mail: lars@herborg.dk

Soranernes Hus Boligfonden

Henning Molin (S46), formand
Ellebuen 12, 2950 Vedbæk
Tel.: 4589 2323
e-mail: molineon@get2net.dk

Sekretær

Rikke Barnholdt Hansen (S98)
Georginevej 5B. st.tv., 2300 København S
Tel.: 3250 9301 - GSM: 2685 9301
rikkebarnholdt@wanadoo.dk

Karl Aage Gemal (S54)
Jægervej 41, 2791 Dragør
Tel.: 3253 2085
e-mail: kaa@gemal.dk

Hans Kiesow (S73)
Vasevej 77, 3460 Birkerød
Tel.: 4582 1015
e-mail: calamus@post8.tele.dk

Peter Aksel Villadsen (S01)
Solvej 5, 1.th.
2000 Frederiksberg
GSM.: 2618 1808
e-mail: peter@villadsen.as

Andreas Christiani (R57)
Løvsangervej 5, 2900 Hellerup
Tel.: 3940 6614
e-mail: lachristiani@yahoo.com

Teddy Henrik Becher (S02)
Solvej 1, 2000 Frederiksberg C
e-mail: teddyhenrik@hotmail.com

Jysk Afdeling

Hans Andersen (S51)
Dr. Holstvej 1, 8230 Åbyhøj
Tel.: 8625 6290
e-mail: hansred@mail1.stofanet.dk

Fynsk Afdeling

Olaf Teusch (S49)
Hesselhøjvej 4, 5672 Brobyværk
Tel./fax: 6263 1480
e-mail: olaf.teusch@get2net.dk

SORANERbladet

e-mail: soranerbladet@groupcare.dk

Kim Sverre Hansen (S73), ansvarshavende redaktør
Købmagergade 13 B, 1150 København K
Tel.: 3315 6276
e-mail: kim.sverre.hansen@mail.dk

Christian Eifer (S61), kontaktperson
Vestre Paradisvej 6, 2840 Holte
Tel.: 4542 1662; (arbejde): 3957 5910
GSM: 4032 7922
e-mail: eifer@post12.tele.dk

Hans Kiesow (S73)
Vasevej 77, 3460 Birkerød
Tel.: 4582 1015 - Fax: 4582 3015
e-mail: calamus@post8.tele.dk

Administration

Arne Krog
Ellehaven 9, 2950 Vedbæk
Tel.: 4589 2713
e-mail: a.krog@get2net.dk

Sekretær

Rikke Barnholdt Hansen (S98)
Georginevej 5B, st.tv., 2300 København S
Tel.: 3250 9301 - GSM: 2685 9301
e-mail: rikkebarnholdt@wanadoo.dk

Layout/Produktion

Jan Stoltz-Andersen (S55)
Håbets Alle 29, 2700 Brønshøj
Tel.: 3828 7550, fax: 3828 7573
GSM: 4025 8172
e-mail: relation@post4.tele.dk

Soranersport

Batø

Mogens Skovgaard (S65)
Tuborg Strandpark 10,1.th., 2900 Hellerup
Tel.: 3961 0068
e-mail: dms@dadlnet.dk

Cricket

Flemming Balstrup (S48)
Kikhanebakken 7, 2840 Holte
Tel.: 4580 1461

Golf

Steen Hahn Andersen (S85)
Tuelsøvej 48, 4180 Sorø
Tel.: 5782 1624; (dag) 3333 1980
e-mail: sha@post11.tele.dk

Medlemskontingent i Soransk Samfund er kr. 275 om året, som også dækker abonnement på SORANERbladet

Særlige hverv

Personalredaktør/biografier

Niels G. Henriksen (R53)
Koldemosevej 5, 4180 Sorø
Tel.: 5783 2867
e-mail: nhenriksen@teliamail.dk

Soransk Samfunds Boligfond

Henning Molin (S46), formand
Ellebuen 12, 2950 Vedbæk
Tel.: 4589 2323
E-mail: molineon@get2net.dk
Bidrag til Soranernes Hus:
Giro 1-669-0309

Hovmester/frokoster

Andreas Christiani
Tlf. 3940 6614

Soransk Samfunds hjemmeside

<http://www.soransksamfund.dk>
Teddy Henrik Becher (S02) - Redaktion
e-mail: teddyhenrik@hotmail.com
Rikke Barnholdt Hansen (S98) - Redaktion
e-mail: rikkebarnholdt@wanadoo.dk
Peter Villadsen (S01) - Redaktion og teknisk kontakt
e-mail: peter@villadsen.as

Arkiv

Arkivar Rolf Christensen (S65)
Violinvej 32, 2730 Herlev
Tel.: 4494 1630
e-mail: rolf@it.dk
hjemmeside: www.soranerarkivet.dk

Kvindenetværk

Bodil Wille Boisen
Storgade 37F, 2.tv., 4180 Sorø
Tel.: 5828 6409 GSM 2728 3632
E-mail: wille.boisen@stofanet.dk

Årgangsnetværk

<http://www.soransksamfund.dk>

Indlæg modtages fortrinsvis per e-mail i Word format. Indlæg og billedfiler sendes til adressen soranerbladet@groupcare.dk eller til Christian Eifer med angivelse af emne: Soranerbladet. Har man ikke mulighed for at sende indlæg elektronisk, træffes aftale med Christian Eifer.

**Deadline til næste nummer:
6. januar**

Tryk: Nielsen & Krohn A/S
Abildager 21, 2605 Brøndby
Tlf.: 3616 4055
Fax: 3344 1180
tryk@nielsen-krohn.dk

ISSN 0930-1340

Returneres ved varig adresseændring

Afsender:
SORANSK SAMFUND
Ellehaven 9, Trørød
2950 Vedbæk

B



POST

PP

DANMARK

MAGASINPOST



(Foto: Robert Petersen)

Smalsøen i måneskin efter årsfesten.