



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



soraner bladet

Medlemsblad for Soransk Samfund
Årgang 98, nr. 5, oktober 2013



Den verdensberømte chokolademousse fra Valborg aften, foto Ivan Jørgensen (S73)

Indhold

Leder	side 3
Kalender	side 4
Lionsprojekt med soransk islæt	side 5
Formandens tale ved dimissionen.....	side 10
"Hvorfor blev Olaf Carlsen glemt?"	side 11
Hvad er det vi har gang i?	side 12
Holbergs fødselsdag - nye tider!.....	side 13
Supplement til "Holberg og enkerne på Tersløsegaard.....	side 14
På den anden side	side 16
Asketoptørre	side 18
Jubilardagen, 22. juni 2013 - tilføjelse.....	side 19
Der er stadig lang vej til Paris.....	side 20
Kvindenetværket ude at gå i Sorø.....	side 23
Soranerfrokost	side 24
Soranske dødsfald	side 27
Runde fødselsdage.....	side 28
Kolofoner og andet	side 30



Aktive soranere

Redaktionen vil gerne takke for det høje aktivitetsniveau på alle områder, herunder de mange gode historier og indlæg, ofte som resultat af en hyggelig snak til sora-nerfrokosterne.

2. verdenskrig er jo kommet på mode igen og med det nyligt brændte frihedsmuseum i erindring og det aflyste foredrag om modstandskampen i Horsens til sidste sora-nerfrokost, fik jeg en snak med en gammelsoraner, der har været aktiv i modstandsgruppen BOPA (borgerlige partisaner), og som gerne vil fortælle en historie herom til bladet.

Dette være til eksempel for andre gammelsoranere, der brænder for en sag og gerne vil fortælle om den til bladet.

Med venlig hilsen Redaktionen

Husk: Meddelelse om adresseforandring kan *kun* ske til kassereren.

Benyt tlf., post eller e-mail perflorman@hotmail.com

Kalender

OKTOBER

Torsdag den 3.

Kl. 12.00 Soranerfrokost

Lørdag den 12.

Sidste frist for tilmelding til tur til Aarhus Kunstmuseum lørdag den 26. oktober kl. 10.00 til Anders Munk Rediin (S85) på mail anders@rediin.dk (se side 26)

Kl. 17.15

Soransk Samfunds årsfest begynder med koncert i Sorø Klosterkirke

Mandag den 14.

Sidste frist for tilmelding til "Les Misérables" på Århus Teater og fællesspisning lørdag 5. april 2014: Til Anders Munk Rediin (S85) på mail anders@rediin.dk eller mobil 27 15 37 25 (se side 26)

NOVEMBER

Fredag den 1.

Deadline til Soranerbladet nr. 6, 2013

Torsdag den 7.

Kl. 12.00 Soranerfrokost

Lørdag den 30.

Kl. 18.30

Fynsafdelingen julefrokost

Tilmelding senest onsdag den 20. november til Mads Nielsen, telefon 6613 8706 eller pr. mail: taiga@galnet.dk (se side 27)

DECEMBER

Mandag den 3.

Kl. 11.00 -

Baron Holbergs 329-års fødselsdag

11.15

Bekransning af Holbergs statue på Kgs. Nytorv i København.

Herefter: Formiddagskaffe med brød, kuvertpris kr. 60,00 på Hofteatret, modtagelse og rundvisning ved direktør Peter Christensen Teilmann.

Tilmelding hertil - gerne med ledsager(e) - til kassereren, Per Just Florman på perflorman@hotmail.com *senest søndag den 24. november!*

Lørdag den 14.

Kl. 12.00

Julefrokost – i Hauerslevsalen

Tilmelding hertil (gerne med ledsager) pr. telefon direkte til Hovmester på 39 40 66 14 helst mellem kl. 9 og 12. Forhøjet kuvertpris: kr. 150,00.

Begrænset deltagerantal, hvorfor hurtig tilmelding tilrådes!

Soranerfrokoster afholdes i Hauerslevsalen, Soranernes Hus, Solvej 1, Frederiksberg

Kuvertpris kr. 100,- inkl. drikkevarer.

Bindende tilmelding hertil: Ring til den automatiske telefonsvarer på 51 82 48 32 indtil to dage før frokosten. Efter "bip"-lyden indtales *navn og årgang*. Ikke andet! - Eventuel afmelding skal foretages senest tirsdagen før frokosten på samme telefonnummer. **Udeblivelse trods tilmelding koster fuld kuvertpris.**

Lions Club Søllerød har i en flerårig periode støttet de fattige i Nepal med ca. 6 millioner kroner.

Lionsprojekt med soransk islæt

Der var god brug for soranske værdier, disciplin, gå på mod, empati m.v. samt Lions værdier "We serve" og "Healing touch" m.v., da jeg i oktober sidste år på en 10 dages rejse besøgte Nepal med en delegation fra Lions Club Søllerød for at følge op på eksisterende og fremtidige støtteprojekter ved Lions Club Kathmandu Bishal Bazar.

Samarbejdet med Lions Club Kathmandu Bishal Bazar var i øvrigt bragt i stand i 1987 af vor tidligere formand i Soransk Samfund, Henning Molin, dengang ny i Lions. Hans søn fik under en rundtur i Kathmandu øje på en beskeden skiltning for "Lions Free Clinic", og efter hjemkomsten sørgede Henning for, at støtte til udbygning af den blev Lionsklubbens første støtteprojekt i Nepal.

Vi blev mødt med en venlig og overdådig gæstfrihed og bestrøet med blomster og hinduistiske tørklæder og hatte af smilende hjælpsomme mennesker, der alle bidrog til den positive oplevelse.



Velkomst i Kathmandu lufthavn

Religionen fylder meget i Nepalesernes dagligdag. Over hele landet er Hinduistiske templer og bedesteder strøet ud, hvor de tilbedes morgen, middag og aften.

Vores Nepalesiske venner havde indlagt en kultur-tur i Kathmandu og omegn, der er spækket med verdens arv seværdigheder.

Sightseeingen omfattede Swoyambhu Stupa and Patan Durbar Square (en af den ældste Malla konges regeringspaladser).

Desuden Pashupati Nath Temle, Boudha Nath Stupa og Patan (en af den ældste Malla konges byer med pagoder).

Lions Club Søllerød har i en flerårig periode støttet de fattige i Nepal med ca. 6 millioner kr.

Inden vort besøg var en container med computere, instrumenter til måling af øjne og briller, kørestole og briller til en samlet værdi af 575.000 kr. ankommet og fordelt mellem Lions Club Kathmandu Bishal Bazar og andre Lions Clubbers lægecentre og uddannelsescentre.

En del blev medtaget på vores tur til det østlige Nepal.

I Kathmandu har klubben i over 20 år støttet Lions Free Clinic, et lægecenter med en almen praktiserende læge og en øjenlæge, der arbejder gratis for os.

Foto fra middagen

Til klinikken er knyttet en ambulance med døgn-bemanning.

Under vort besøg indviede vi instrumenter til måling af briller og øjne samt medbragte 4000 par nye briller. Desuden uddelte vi 11 Lions rentefrie Mikrolån til kvinder, hver på 2000 kr.

Indledningsvis besøgte vi Bishal Bazar Lions Club i Kathmandu, hvor også ambulancen og lægeklinikken holder til.

Efterfølgende deltog vi i fellowship-middag hos Charter President Lion Bharat Lal Shrestha i hans privatbolig.

Dagen efter var der afgang til Dhankuta Project med TOYOTA Luxus Bus, på en tre dages tur, sammen med Lions og Leo (unge Lions) medlemmer fra Bishal Bazar og fru Soni Shrestha fra en lokal hjælpeorganisation, Vishranti Mandir Management Committee.



På grund af vejenes ringe tilstand og den intense trafik, havde vi en tur på ca. 17 timer foran os på den ca. 500 km lange strækning til Dharan i øst Nepal, incl. omveje og pitstop ved de meget primitive vejkøkkener.

Glansbilledet af det frodige og grønne Nepal er desværre krakeleret noget, fra dengang jeg var på studietur med det Kongelige Danske Kunstakademi tilbage i 1967, hvor alt var saftigt grønt og Himalyas sneklædte tinder stod krystalklart i baggrunden over tempeltagene, som man også kan se på de gamle postkort.

Nu hænger der en smogsky over Kathmandu dalen, hovedsageligt på grund af en stærkt forurenende gammel bilpark og politibetjentene m.fl. går med beskyttelsesmasker, som i de store kinesiske byer, og de smukke bjerge er for længst skjult af smoggen.

Ambulancen placeret ved klubben



*Vishranti Mandir ældrecenter -
gaveoverrækkelse*

Kun på bilfri helligdage kan man svagt ane bjergene sidst på dagen, når smoggen er lettet lidt.

Problemet er forstærket af, at der er sket en flugt fra land til by på grund af Maoisternes fremfærd i landdistrikterne.

Det var seniorcenteret, Vishranti Mandir, skønt beliggende i bjergene ved en flod i det østlige Nepal, vi indledningsvis besøgte.

Centeret har behov for diverse moderniseringer, idet vores støtte blev overrakt ved en ceremoni i centeret.

Derefter besøgte skolen i Rudrabari beliggende lidt længere oppe i bjergene.

Skolen blev oprindeligt indviet i 1993 for midler doneret af JL – Fonden. Skolen er til 100 elever og kostede 25.000 dkr.

Skolen trænger nu til renovering og udvidelse i henhold til fastlagt budget.

Der er skolepligt i Nepal. Skolen har kun til og med klassetrin 3.

Regeringens krav til skoleuddannelsen er



til og med 5.trin. Elever fra skolen må derfor i dag fortsætte i en anden skole efter 3.år.

For at kunne undervise til og med 5.klasse kræves tilbygning af 2 rum samt diverse andre tekniske forbedringer.

Et gavebrev på 50.000 dkr. blev overrakt ved en ceremoni af storslået format, hvor eleverne blandt andet underholdt med dans og sang.

Skoleprojektet er finansieret af "Lions Nordic" – et samarbejde med 2 Lionsklubber i Norge og Sverige (iøvrigt også igangsat af Henning).



Om aftenen overræktes, ved en banket i den lokale Lionsklub Vijayapur i Dharan, mikrolånsbeviser til de mange kvinder, der har startet mindre virksomhed.

Desuden blev computer- og hospitalsudstyr overrakt.

Banketten inkluderede spisning af typisk Nepalesisk krydret mad og den lokale øl "Mount Everest"

Rudrabari skolen

Træplantning på skolen

eller "Tuborg", der også bliver produceret i Nepal, og ikke mindst Gourka øl.

Hjemturen til Katmandu, dagen efter, blev krydret med kørsel på den gamle landevej fra Katmandu til Indien, en snoet serpentinvej med mange stop på grund af den snævre vejbredde.

I Katmandu afsluttedes besøget med en formel afskedsreception, herunder med overdragelse af mikrolånsbeviser, samt æresbevisninger til alle Lions deltagerne, i et "Handover and Honor Program Host by Lions Club of Kathmandu Bishal Bazar i International Club, Sanepa, Lalitpur District".

Styringen af projekterne er et kapitel for sig. Lions International har imidlertid nogle standarder som begge parter skal leve op til, således at man kan sige at Lions "hellige gral" om 0% i administration overholdes.



Vi undersøgte muligheden for i hvilket omfang Lions Søllerød kunne være katalysator for et tidligere Danida støttet solcelleprojekt med henblik på indenlands produktion. Desværre kan Nepaleserne ikke konkurrere med kineserne i den sammenhæng. Indien eksporterer Tata bilen til Nepal

Nepals to store naboer Indien og Kina sætter deres fingeraftryk i Nepal.

Opfølgning på alle projekterne sker løbende, sidst ved Lions International Convention i Hamburg 5-9 juli i år, hvor vi fik lejlighed til at mødes med nogle af vore counterparts fra Nepal.

Hele turen afsluttedes med et besøg i det verdensberømte Chitwan vildt-reservat område på grænsen til Indien. Her stod der blandt andet ridning på elefant på programmet, en majestætisk oplevelse.

På vejen hjem besøgte vi vores chaufførs familie, hvor det viste sig, at en onkel havde aftjent militærtjeneste i et engelsk Gurka regiment i Indien. Vores

Overrækkelse af mikrolånsbevis



Panelet i klubben

counterpart fortalte os, at Gourkasoldaterne på grund af deres loyalitet og disciplin under anden verdenskrig havde den ære at gå vagt for den engelske dronning.

En forrygende og spændende rejse var afsluttet, og vi kunne tage flyveren hjem igen. Vores fremtidige samarbejde foregår nu over nettet og ved Lions Conventions. Næste gang skal vi til Convention i Honolulu.

Fremadrettet arbejder vi med et projekt, der omfatter udsendelse af en containerfuld LEGO klodser, doneret af LEGO, der blandt andre skoler uddeles til en ny byskole i et fattigt og nedslidt distrikt i Kathmandu.

*Christian Eifer
Redaktør af soranerbladet
Præsident Lions Club Søllerød*

Læs meget mere om Lions Club Søllerød på
www.soelleroed.lions.dk

Fotos: Christian Eifer



Safari i Chitwan

Formandens tale ved dimissionen

Kære Studenter,

Dette er en stor dag for jer alle. I har afsluttet jeres tid på Sorø Akademi og står idag med en studentereksamen, der giver adgang til mange uddannelser på et helt andre steder.

Mange føler sikkert en glæde ved at have afsluttet de mange år her i Sorø, og nu gælder det nye uddannelsessteder og nye kammerater. Ingen tvivl om, det bliver en spændende tid I går i møde.

Men når der så er gået et stykke tid, så begynder tankerne at gå tilbage til Sorø, Akademiet og ikke mindst kammeraterne.

Findes der et sted, hvor man kan gense sine kammerater, høre nyt om skolen og mødes under festlige former, Ja det gør der, Soransk Samfund.

Soransk Samfund er et forum, hvor man samles om Sorø Akademi, støtter skolen, og som har et betydeligt netværk til gavn for Akademiet.

Vi udgiver et smukt tidsskrift fire gange om året, i hvilket man kan læse om de forskellige arrangementer Samfundet holder, så som foredrag, månedlige frokoster i Haverslev-

salen i vores kollegium på Frederiksberg og som noget nyt, en årlig frokost her på Akademiet.

Vi afholder en sommerfest og den årlige Årsfest med koncert, middag og dans også her på Akademiet, Holbergarrangementer, hvor Tersløsegård fremover vil komme til at spille en stor rolle.

Holberg er for Sorø Akademi, hvad Herluf Trolle er for Herlufsholm Kostskole.

Vi afholder sportskonkurrencer mod Herlufsholm i batø og golf, ja det er kun en ringe del af de tilbud vi kan tilbyde vore medlemmer af Soransk Samfund.

Gør jer derfor jer selv en tjeneste ved at melde jer ind i Soransk Samfund.

I får et netværk for livstid.

Endnu engang tillykke og på gensyn.

Christian Eugen-Olsen (R58)

Formand Soransk Samfunds bestyrelse



Foto: Olav Nygaard

"Hvorfor blev Olaf Carlsen glemt?"

Ovenstående overskrift i bogsektionen af Weekendavisen for 12. juli 2013 indleder en anmeldelse, skrevet af professor, dr.phil. Ove Korsgaard, af en bog, der er udkommet på Syddansk Universitetsforlag med titlen "Pædagoghistorikeren Olaf Carlsen, Liv og Værk", skrevet af Børge Riis Larsen.

Jeg har ikke glemt Olaf Carlsen, for jeg har aldrig kendt ham. Men foranlediget af oplysningen i anmeldelsen af bogen om, at "- han tog studentereksamen fra Sorø Akademi", fik mig til at slå ham op i "Soranerbiografier 1901-1960", hvor jeg fandt ham på side 2:72 som student fra 1917, og hvor der er oplistet en række værker, som han har skrevet, blandt andet to, som har direkte tilknytning til Sorø, nemlig "Soranske Studier I-II" (1928) og "Chr. Molbech og Sorø I-II-III" (1932). Hans disputats fra 1931 har titlen "Der Einfluss des älteren Realismus auf das gelehrte Schulwesen in Dänemark", og han har desuden skrevet om den indflydelse, som Pestalozzi og Rousseau har haft på dansk pædagogik. I 1942 holdt Olaf Carlsen foredrag i Soransk Samfund om Th.A. J. Regenburg (1835) og soranerne i Slesvig. Dette blev senere bragt som tre artikler i Soranerbladet.

Jeg tillader mig at opfordre til, at en fra det netværk af tidligere elever fra Sorø Akademis Skole, som både du og jeg og Olaf Carlsen tilhører, - men som desuden har en faglig baggrund for at kunne vurdere det omtalte værk, - fremkommer med en anmeldelse af den nyudgivne biografi, som vi vil kunne bringe her i Soranerbladet, - ikke mindst også for at gøre senere generationer af pædagoger med soransk baggrund opmærksom på en lærd kollega, som levede indtil 1956. Til det formål har jeg fra forlaget (Syddansk Universitetsforlag) fået et "anmeldereksemplar" af værket til SoranerBladet. Det vil i givet fald være identisk med anmelder-honoraret, så lad

mig høre fra interesserede! Telefon 57 83 28 67 eller mail niels@nhenriksen.dk. Jeg vil med glæde videresende bogen til den kompetente og interesserede, der melder sig til opgaven!

I øvrigt har Soransk Samfund via cand.jur. Aage Krarup Linds Legat støttet udgivelsen af bogen.

Redaktionen vil med forventning modtage resultatet af en sådan anmeldelse på adressen soranerbladet@gmail.com.

Niels Henriksen (R53)



VALBY BUSSER

Vognmand Tom Lundsgaard

40 20 50 45

www.valby-busser.dk

Chauffør Per Just Florman (S64)
turisttrafik med omtanke...

Nye komfortable busser i ind- og udland
Af soraner for soranere!

Hvad er det vi har gang i?

Velkomstale til Holbergdagen 2013, søndag den 18. august.

Hvad er det vi har gang i? det kan man af og til forfalde til at tænke, når man igen, igen, igen bruger masser af timer på at holde gang i Tersløsegaard.

Et gammelt dårligt isoleret hus, rammen om en kulturperson, som mange unge ikke aner hvem er og heller ikke gider vide noget om. Hvorfor lader vi det ikke bare lige så stille gå i glemmebogen.

Men når vi er her i dag, er det let at forstå betydningen af stedet holdes vitalt og hele tiden skal være under stadig udvikling.

Dette stykke historie, Holbergs eneste tilbageværende hjem, skal der værnes om. Ikke for nogle få menneskers skyld, men for hele vores kultur, fortiden og fremtiden.

Tidernes hurtigløb, noget nyt hver dag, trends, mode. Hui hvor det går.

Som ballast er der brug for langsomme ste-

der. Ikke hvor tiden står stille, for det gør den aldrig, men hvor der er tid til at blive en smule afkalket, så tanken igen kan blive lidt klarere.

Jeg hørte netop i går at gipsafstøbningen i Toldbodgade har vanskeligt med at skaffe økonomisk støtte fordi den ikke er dansk nok. Alt for europæisk.

Er Holberg dansk nok? han lærte os at tale og skrive på dansk.

Men han bragte internationale tanker til Danmark.

Oplysningstidens ideer, som sendte bølger af nytænkning og afkalkede tanker rundt i Midt-Europa, bragte han til Norden, og brugte sin tid og sin forstand til at bringe moderne tider til Danmark. Men han var vel en slags europæer.

Igennem en årrække har vi hver sæson valgt et nyt tema for på den måde at gøre op-



Teaterselskabet PSV fra Århus. Foto: Anni Eifer, www.tersloesegaard.dk

mærksom på Holbergs mangesidighed. Der er stort set ikke det emne, han ikke beskæftigede sig med, så vi kan blive ved mange år endnu.

I år har vi valgt Holberg og kvinderne som emne, og her er også meget at tage fat på. Herligst er vel nok bogen om Niels Klim, (bogen kan købes her). Niels Klim, der træffer på verdener, hvor alting er helt anderledes end hjemme i Bergen. En særlig voldsom udfordring er det at komme til et land, hvor kvinderne får lov til at bruge de evner, som de er udstyret med.

Holberg var ufattelig klar i sin tanke og så typer og sammenhæng, som vi endnu i dag har for vores næse.

Der er meget at fordybe sig i og lære af, men også at grine af, for Holberg var også humorist og kunne se det morsomme i alle disse kæmpende egoer, som egentlig ikke havde fattet så meget af den lidt større sammenhæng.

Holbergs fødselsdag – nye tider!

Vi prøver noget nyt: Ja, Holbergs fødselsdag er jo stadig 3. december, i år en tirsdag, og vi mødes stadig ved statuen foran Det kgl. Teater og lader den mest spændstige af os springe op på stigen og bekrænse vor mæcen. Men af hensyn til folk i Udkants-Danmark skubber vi mødetiden til kl. 11 - og endnu en ændring fra den hidtidige tradition: Straks efter afsyngelse af "Før var der knap skrevet..." iler vi mod Hofteatret, hvor direktør Peter Christensen Teilmann takket være Bodils vakse mellemkomst viser rundt til en beskeden pris - der betales af Samfundet! Tak. Vi betaler selv kaffe og kage 60 kr.

Rundvisningen og direktørens indlæg bevæger sig, fortæller han, i krydsfeltet mellem Hofteatret, Teatermuseet og Holberg - med

Jo der er noget at forsøge at bevare, Tersløsegaard er et historisk sted, et historiested, som har meget at fortælle det moderne menneske.

Vi er så heldige, at vores minister for kultur, netop er en kvinde, hvad kan passe bedre. En kvinde, der har evner, og som har fået mulighed for at bruge dem. Måske har vi dog lært lidt af Holberg.

Jeg er glad og stolt over, at Tersløsegaard og Holbergdagen får så fint besøg.

Jeg giver med glæde ordet til Marianne Jelled.

Velkommen!

Lone Van Deurs (S63)

perspektiv i de ting, der sker aktuelt omkring Holberg: 1814-arrangementet, Hof- og Teatermuseets Holberg-udstilling næste år - hvor det jo er 200 året for, at Danmark efter den uheldige støtte til Napoleon måtte afstå Norge til svenskerne - en Holberg-foredragsrække, der finder sted i foråret m.m. Altså masser af gode ting at blive opdateret på.

Tilmelding senest søndag 24. november til vor kasserer Per Just Flormann på perflorman@hotmail.com.

Susanne Søhuus (S68)

Supplement til artikel i sidste nummer om "Holberg og enkerne på Tersløsegaard"

Den første enke.

I et meget oplysende hæfte, "De skikkelige enker på Tersløsegaard", udgivet af stiftelsen Tersløsegaard 1978 og "sammenskrevet" af gammelsorneren A. Kann Rasmussen, spekuleres der over sandsynligheden af, at den første enke, Magdalene Margrethe Mylius, f. Hollmann, havde været i Holbergs tanker, da han testamentarisk bestemte oprettelsen af en enkebolig på sit gods. Fru Mylius var enke efter justitsråd og landsdommer over Sjælland og Møn, Peder Benzon Mylius. Det oplyses, at Holberg kendte både Peder Benzon Mylius og hans kone allerede fra København, idet landsdommeren ud over sin juridiske gerning også var optaget af historiske studier. Han lå inde med en anselig samling håndskrifter, som Holberg havde adgang til og benyttede til sin "Dannemarks Riges Historie". I fortalen til Første Tome (bind) skriver Holberg: "En anseelig Hob af rare [sjældne] Manuscripter er mig ogsaa meddeelt af Herr Etats-Raad Foss samt af Hr. Assessor Myhlio, hvilke have baade [begge] den Merite at sammensamle curieuse [interessante, sjældne] Ting og med Velvillighed at gjøre andre deelagtige derudi til Publici Nytte".

Peder Benzon Mylius (1689-1745) var født i Slagelse, hvor hans far, Johann Jacob, som indvandrede fra Fraureuth i Thüringen til Danmark engang i sidste halvdel af 1600-tallet, havde købt Svane Apoteket. Som landsdommer boede PBM i Sorø. Holberg og PBM kan da udmærket tænkes at have genoptaget forbindelsen, da Holberg i 1740 køber Brorupgaard ved Slagelse. Dette gods ejedes i øvrigt fra 1714 af en Johan (Jochum) Severin Benzon, der i 1709 var blevet immatrikuleret på Sorø Ridderlige Akademi.

Ud over de nævnte håndskrifter, som PBM lånte Holberg til hans historiske studier, var

PBM også selv historisk forfatter. I 1740 udgav han "Den vidt-berømte Søe-Heltes Herr Cort Sivertsøn Adellers [...] mærkværdige [dvs. bemærkelsesværdige] Liv og Levnets Beskrivelse"; og på Det Kgl. Bibliotek har man i folio-håndskrift, men indbundet i pragtbind, PBMs fremstilling af Frederik IV's historie samt, også i håndskrift, hans fremstilling af Dannebrogordenens historie.

Det er derfor slet ikke usandsynligt, at Holberg med sin bestemmelse om oprettelse af en legatbolig for en skkelig enke på Tersløsegaard har villet tilgodese Peder Benzon Mylius' enke som første indflytter.

Da jeg selv første gang for måske 30 år siden, besøgte Tersløsegaard, kendte jeg ikke noget til Peder Benzon Mylius eller til enkeboligen, men blev gjort opmærksom på historien af den tilstedeværende foreviser og



fik ved samme lejlighed hilst på den daværende beboer, Anna Hesselaa, som var enke efter den fine litteraturkritiker, Peder Hesselaa. Peder Benzon Mylius er ellers min tip-tip-tipoldefar. Hans portræt kan ses i Politikens Dansk Kunsthistorie, malt - som man siger det i auktionssproget - af Hyacinthe Rigaud, et meget fornemt portræt, som blev udført i Paris, da PBM ledsagede storkøbmænd Abraham Lehns søn som dennes tutor på en dannelsesrejse. Portrættet tilhører Statens Museum for Kunst og har i en årrække hængt (og gør det måske stadig?) på den danske ambassade i Stockholm.

At jeg selv kom på Sorø (i 1959), havde intet med hele denne historie at gøre. Det var der en ganske anden, både tilfældig og tragisk-problematisk baggrund for. Lige så tilfældigt blev jeg i 1980 administrator for Det Benzonske Familielegat. Stifteren (i 1836), kammerherre Jens Benzon i Odense, fandt jeg senere ud af, gik på Sorø Akademi og studerede ved samme tyske universitet, som jeg havde besøgt, Universitetet i Göttingen... Så kan det ikke blive meget mere mærkværdigt!

Johan de Mylius (S 63).



Jubilarer S53

Første række:

Gorm Jensen, Carl Peder Markussen, Denis de Neergaard, Mogens Brix Haupt og Ole Jacobi

Anden række:

Jørgen Johannes Juul, Hans Erik Andersen, Paul Nyegaard, Frans Fog-Møller og Max Andersen

Tredje række:

Mogens Hvalsøe, Arne Ingerslev, Nils Engelbrecht, Mogens Kristensen, Stig Andersen, Niels Erik Tanholt, Ole Lotz, Ib Wentzel-Froberg og Lars Herborg

På den anden side

af Katherina Hansen (S12)

I årets 3 udgave af soranerbladet blev I introduceret for to soranere fra årgang 2012, som fortalte om livet på den anden side af klosterporten. I forrige udgave fik den nye afgangsårgang lov til at fylde siderne ud med deres flotte, nye, hvide huer. Men her kommer to mere fra årgang 2012, som har pakket den ølstænkte og knap så hvide hue væk og trukket i arbejdstøjet.



Navn: Katrine Ege Erner

Alder: 20

Med huen på hovedet: At få huen på hovedet er en af de bedste minder jeg har. Endelig var man fri! I kirken til dimissionen kunne jeg ikke holde tårerne tilbage - alle oplevelserne fra de tre hårde år, der bestod af slid og slæb, men også glæder, sjov, fest, venskab, kærlighed og ballade, kom væltede i et kæmpe savn. Det var både en trist og glad tid, for huen betød både frihed, men også et farvel til Akademiet.

Da rusen havde lagt sig: Studentertiden var alt for hurtigt forbi og da sommeren lakkede mod ende begyndte jeg at arbejde som kontormedhjælper hos ScienceTalenter i Videntcenteret. Det var en meget anderledes følelse at være på den anden side af Akademiet efter tre år som dagelev.

Jeg valgte at tage et sabbatår fordi jeg kunne mærke jeg havde brug for en pause fra skolelivets strabadser. Desuden ville jeg gerne tjene nogle penge inden jeg gik i gang med studie samt stille og roligt kunne finde lejlighed/kollegieværelse.

Nyt år ny verden: Jeg har søgt ind på studiet som civilingeniør i bioteknologi på DTU og starter til sommer

20???: Forhåbentlig er jeg færdig med min bachelor og i gang med min kandidat, men hvem ved.

Det sagde de i blå bog: "Katrine har ikke ændret sig, der er bare blevet tilført villa, Volvo og vovse" – Og med start på DTU er hun på rette vej.

Et godt råd med på vejen: Bum, bum... et godt råd.... nyd øjeblikket og husk at værdsætte det du har.



Navn: Katherina Hansen

Alder: 20

Med huen på hovedet: var jeg meget fuld den næste måneds tid og lod alle bekymringerne ligge. Jeg havde dog taget beslutningen om at holde et sabbatår, inden jeg fik den sidste karakter. I starten havde jeg planer om at arbejde et halvt år og så rejse til Kina for at undervise børn i engelsk. Samtidig ville jeg gerne søge ind på et universitet i England.

Da rusen havde lagt sig: Da sommeren var ovre stod det klart, at jeg desværre ikke ville komme ud at rejse, da jeg er midt i at skifte statsborgerskab. Jeg flyttede derfor permanent til København og fik forskellige jobs som tjener – penge på kistebunden kan man altid bruge. Samtidig fik jeg mere ro på at fokusere på de forskellige prøver, jeg skulle tage for at studere i England bl.a. engelskprøven TOFEL.

Nyt år ny verden: Da året skiftede og det blev 2013 arbejdede jeg 3 forskellige steder – stadig som tjener – og havde gennemsnitligt 50 timer om ugen. Jeg fik allerede at vide i løbet af vinteren, at jeg desværre ikke var blevet optaget på min engelske uddannelse. I stedet søgte jeg ind på International Business and Politics (IBP) på CBS, hvor jeg nu har haft en fantastisk studiestart. Jeg har selvfølgelig skåret ned på nogle af mine arbejdstimer, men samtidig er det fantastisk allerede at have jobs ved siden af studiet og ikke behøve bekymre sig om økonomien foreløbigt. Derudover har det også vist sig, at være en fordel at have en permanent lejebolig, da der er mange nye ting man lige pludselig skal have styr på, i forbindelse med studiet, så det letter, at tag over hovedet ikke er en af dem.

20??: Jeg regner med at være færdig med min bachelor på normeret tid, og efter at have haft et solidt studiejob (evt. på økonomisk ugebrev) og et lækkert udvekslingsophold, overvejer jeg at tage kandidaten i udlandet. Bagefter stiler jeg selvfølgelig efter drømmejobbet – og hvad det bliver, kommer tiden til at vise. Det fede ved IBP er netop alle de muligheder der åbner sig såvel for kandidatoverbygningen som jobmæssigt.

Det sagde de i blå bog: *"Under hendes studie på Cambridge møder hun en ung og lækker engelsk greve. De gifter sig og bosætter sig på et mindre slot." MEN "Bliv nu dansk statsborger først."*

Et godt råd med på vejen: At rejse er at leve, men du skal også have noget at leve af.

Asketoptørre

Søndag den 25. august havde Stiftelsen Sorø Akademi inviteret til:

- en forelæsning om ovenstående,
- plantning af træ i lapidariet på Klosterkirkens kirkegård og endelig
- overværelse af finalekoncerten i Sorø Musikfestivals fireogfyrretyvende sæson med Chorus Soranus og Det Unge Kammerorkester under ledelse af lektor Svend Lyngberg-Larsen i et rent Johan Sebastian Bach-program.

Asketræerne (*fraxinus excelsior*) har i Danmark ikke haft det så godt de sidste snes år. De har ladet sig angribe af en snyltesvamp med det mundrette navn *Hymenoscyphus pseudoalbidus*, som ad uransagelige veje er kommet fra Østasien, hvor den lever i symbiose med de asketræer man har dér, men som gør skade på de asketræer, vi har her i

Europa, så træerne bliver syge af, hvad man har kaldt "Asketoptørre", som udarter sig ved, at træerne går ud i toppen, og veddet kan blive misfarvet, så møbelfabrikanterne ikke vil købe det. Det er skovfolkene selvfølgelig kede af, og det gælder sandelig også Stiftelsen Sorø Akademis skovfolk. Ramt er ikke mindre end 97-98 % af alle aske i Danmark.

Så hvad gør man for at forkæle de sidste 2-3 % af asketræerne, som tilsyneladende er resistente over for den kedelige japanske snyltefætter? Joh, i 1998 anlagde Naturstyrelsen to frøplantager med ask, - en på Tuse Næs ved Holbæk og en i Tapsøre i Sønderjylland. I disse frøplantager gav man træerne numre for at have styr på hvert eneste træs oprindelse. To af træerne, nr. 18 og nr. 35, viste sig resistente over for den sygdomsfremkaldende svamp. Nr. 35 stammer fra skovene omkring Sorø og en podning af denne ask skal nu i fremtiden



Formanden for Stiftelsen Sorø Akademi, Nic de Neergaard (S72), Bodil Pontoppidan (ægtefælle til Knud P. (S62)) samt akademigartner Anders Grube planter ny Ask i Sorø Klosterkirkes lapidarium.

danne grundlaget for udviklingen af asken, så den bevarer sin attraktion for alle os, som holder af skovene, og for møbelfabrikanterne, så de får tilfredse kunder.

Flankeret af en ung og sund ask, forelæste professor Erik Dahl Kjær fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning under Københavns Universitet detaljeret over den usædvanlige og betagende historie i Mærsk McKinney Møller Videncenter for en indbudt skare, der for en stor dels vedkommende bestod af lægfolk (heriblandt undertegnede). Som afslutning gik man i samlet flok over på et nyindrettet lapidarium (mindstensamling), som Klosterkirken har arrangeret så smukt ud for kirkens østgavl. Her var der i forvejen blevet gravet et hul til den ask, som

vi under professorens foredrag havde kunnet beundre, og her blev det rene og friske unge asketræ sat til groning ved hjælp af gode kræfter, som det fremgår af vedstående billede. Bag Nic de Neergaards ryg, i lyst tøj, sikrer professor Erik Dahl Kjær, at det går ordentligt for sig. Med efterkommerne af dette træ forventer man, at fremtidens danske aske vil være tilbage i den gode gamle kvalitet.

Herefter var det tid til at overvære den smukke koncert i Klosterkirken, som i det dejlige sommer-søndagsvejr var fyldt af koncertgængere.

Niels Henriksen(R53)

Jubilardagen, 22. juni 2013 - tilføjelse

I sidste nummer af Soranerbadet (nr. 4, august 2013) refererede vi bl.a. Rektors tale til jubilarene, og i denne tale nævner Rektor nogle gaver, som Akademiet har modtaget, og jeg citerer:

"- sådan noget som små plaquetter, måske. På bagsiden har vi trykt to eksempler, som er kommet os i hænde. Den store er en Bing og Grøndahl Mindeplatte fra 1909 til markering af Akademiets 325 års jubilæum. Den er givet i gave til skolen af Rune Midjord Nielsen(S88). Den anden, mindre plaquette fik jeg selv forærende af min tidligere skoles sekretær, da jeg startede som rektor i Sorø. Hun havde købt den på en ekskursion til Sorø for mange år siden."

Den "bagside", som Rektor henviser til, er bagsiden af det program for Jubilardagen, som alle vi, der var til stede den pågældende dag i Sorø Klosterkirke, sad med i hånden. Taget ud af sammenhængen giver udsagnet ingen rigtig mening, hvorfor vi har aftrykt den



pågældende bagside, så man får en fornemmelse af de nævnte plaquetter.

red.

Der er stadig lang vej til Paris...

Sådan stod der i den mail, jeg fik fra holdkaptajnen, Poul Buur, fra det nyoprettede Team Rynkeby Vestsjælland – mandag den 3. september 2012. Der stod også, at de var glade for at kunne meddele, at jeg var kommet med på deres hold. Et cykelhold bestående af 50 ryttere og 12 servicefolk, der sammen skulle cykle knapt 1300 km fra Slagelse til Paris sommeren 2013. Alt sammen for at skabe opmærksomhed omkring indsamling af penge til BørneCancerFonden, der støtter kræftsyge børn og deres familier.

Det hele begyndte tilbage i 2001, hvor en flok ansatte på mostfabrikken Rynkeby i Ringe besluttede, at de ville cykle en tur til Paris. Det gjorde de så, og derved blev starten givet til et projekt, der siden har vokset sig større år for år. Sidste år var der 17 hold bestående af 13 danske og fire svenske hold, i alt 790 ryttere. De danske hold nåede at samle lidt over 14 mio. kroner ind til BørneCancerFonden. Og i år 2013, har der været 21 hold, fordelt på 14 danske og 6 svenske og 1 finsk Team Rynkeby.

Jeg tror, at det var omkring 2006, da jeg første gang hørte om projektet, og jeg blev straks grebet af tanken om at blive en del af holdet hos Team Rynkeby, så jeg sendte en ansøgning om at komme med på det næste hold. Der var "desværre" rigtig mange andre, der også havde fået samme idé, så jeg fik afslag det første år og et par gange til, men i efteråret 2012 blev det heldige år for mig, hvor jeg skulle bevise over for mig selv, min familie og mine venner, at jeg kunne cykle den lange tur og trille ind på Champs Élysées sammen med de andre knapt 1000 ryttere fra Team Rynkeby.

Men det er ikke "bare" at sætte sig i sadlen og cykle den lange tur. Forud for turen er gået mange timers træning sammen med holdet. Og hvilket hold. Det var en flok blandede bolsjer, må man sige, fordelt i alderen 18 år til 68

år. En blandedt skare, hvor cykelholdet bestod af 13 kvinder og resten mænd. Et hold med en masse skønne mennesker – ikke cykelryttere – men ganske almindelige mennesker med hang til motion og cykling. Der er hele tiden gjort meget ud af at holde fast i, at det ikke er et cykelløb, men en cykeltur – en noget lang cykeltur om man vil. Målet var at cykle med en gennemsnitsfart på 25-27 km på turen til Paris. Det var vi så nogle stykker, der trænede en del i at nå.

I efteråret trænede vi lidt sammen hver anden søndag, hvor vi trillede en lille tur på omkring 50 km. Hen over vinteren tilbragte vi en del timer i sadlen – men det var i sadlen på et motionscenter i Slagelse, hvor vi gik til spinning. Jeg skulle rigtig have noget ud af det, så jeg tog som regel to timer ad gangen, hver lørdag. Den store dag oprandt lige før påske, hvor vi alle fik vores gule Bianchi-cykler. Næsten ligesom juleaften. Nu skulle vi ud at cykle alle sammen igen. Meeen kong



Vinter drillede os stadig lidt, så vi skulle hen i begyndelsen af april, før der rigtig kom gang i hjulene. Derefter stod den på træning først hver anden søndag, derefter hver søndag, og de sidste par måneder inden afrejse var der fælles træning to gange om ugen – plus det løse, hvor vi trænede alene. Jeg selv nåede at cykle 3800 km, inden vi tog af sted den 12. juli.

Hele efteråret og helt op til afrejsen den 12. juli brugte vi mange timer på at indgå sponsoraftaler og deltage i en række sponsorarrangementer til fordel for BørneCancerFonden. Den har blandt andet stået på opsætning af julehuse på Torvet i Slagelse, spinning, hvor hver kilometer blev afregnet i kroner, salg af billetter til gourmet-middag a kr. 1000 pr. stk., golfarrangement, musical, hvor billetindtægten gik ubeskåret til BørneCancerFonden, salg af armbånd og ikke mindst salg af sponsortryk på vores fine Rynkeby-tøj, som vi alle cyklede med under træning og på hele turen til Paris. Hvert sponsortryk på vores trøje kostede kr. 20.000, så der er kommet en hel del penge ind til det gode formål.

Vi har alle været meget involveret i indsamlingen, og hver enkelt deltager har bidraget, så godt de nu kunne. Det var ikke afgørende, hvor meget man kunne indsamle, men at man deltog aktivt. F.eks. kunne man en morgenstund i juni måned finde mig med hele mit fine cykeludstyr og min gule Rynkeby-racer placeret uden for vores lokale bager i Sorø, hvor jeg stod med indsamlingsbøsse og armbånd og samlede ind til BørneCancerFonden. Der var stor velvilje hos de morgenfriske soranere. Det gik rigtig godt, og det lykkedes mig at samle knapt 1400 kr. ind på et par timer. Dejligt med opbakning til projektet, og jeg fik mange gode hilsner med på vejen med ønsket om en god cykeltur til Paris. Det var noget, der gjorde mig rigtig glad.

Det koster hver deltager 13.300 kr. at deltage – beløbet går til indkøb af cykel og betaling af forplejning og overnatning undervejs på turen. Derudover kommer der "det løse" til dæk, slanger, buksefedt ..., energibarer,

solcreme, deltagelse i cykelløb m.m.

Den 12. juli oprandt den store dag i Slagelse, hvor vi tog afsked med familie og venner for at cykle ud i den store verden. Knap 1300 km ventede forude. Det skulle nu vise sig, om alle timerne i sadlen forinden havde båret frugt. Og alle timerne på bakkerne rundt omkring på Sjælland og Fyn og deltagelse i 3 store cykelløb var det hele værd. Vores rute førte os efter første prolog om fredagen til Maribo, og derefter gik turen til Tyskland, et smut i Holland, derefter Belgien og til sidst cyklede vi om torsdagen ind i Frankrig.

Undervejs overnattede vi på forskellige hoteller, hvor vi fik god forplejning og en god seng at sove i – ja, jeg tror næsten, at jeg kunne have sovet på en sten – for vi var alle ret trætte og lidt tyndslidte på udsatte steder. Gode måltider om aftenen og lækker morgenmad. Resten af dagen sørgede vores super servicehold for os. De stod klar med ca. 50 km mellemrum, hvor vi fik varm mad og kaffe/te, rugbrød og en hel del Nutella-madder. Der var nogen, der havde fundet ud af, at det er godt at få Nutella at cykle på. Ja måske – men jeg tror nu, at jeg kan klare mig et stykke tid nu – uden Nutella.

Kort fortalt var vores dagsetaper 115 km, 164 km, 141 km, 225 km, 201 km, 173 km, 171 km, 83 km og til sidst 13 km gennem Paris.

Onsdag den 17. juli var den dag mange på holdet frygtede lidt/så frem til (alt efter hvem man nu er) – jeg hører til den første del af gruppen, for det var dagen, hvor vi skulle cykle "Kongeetapen" på Huy – en etape kendt fra Tour de France med en stigning nogle steder på 23 % – det er ret meget – både for almindelige cyklister og garvede ryttere. Men det positive var, at den "kun" var omkring 1200 meter lang, bakken. Vi kom alle op – nogle hurtigere end andre – og nogle til cykels og resten til fods. Det var ikke den eneste udfordring den dag, der var en hel del andre "bakker" vi skulle forcere. Vi cyklede bl.a. op ad en lang bakke med næsten 10 % stigning fordelt over 4 km. Men bakker går jo ikke kun opad,

det går også nedad. Og nedad kom vi – der var en nedkørsel på næsten 14 km – det gik susende, og nogle af rytterne fik rigelig med vind i håret – jeg hørte, at de kom helt op på 70 km/t – det er ret meget på en lille cykel. Jeg selv er lidt mere kylling, så jeg holdt lidt igen og nåede "kun" op på omkring 50 km/t – det rakte rigeligt til mig. Den aften var vi en del, der gik tidligt i seng – noget trætte – og næste dag var der en ny dag med først belgiske og derefter franske "bakker". Hver dag ringede vækkeuret omkring kl. 5.30 – tidligt når man nu tænker på, at det var sommerferie, men også nødvendigt, så vi kunne være klar til at cykle igen kl. 7.30. En almindelig cykeldag var på omkring 175-200 km, og omkring kl. 17-18 om aftenen kunne vi trille ind på næste hotel. Det er hurtigt, man kommer ind i en vis rutine med at cykle en hel masse, spise, hygge med de andre ryttere og servicefolk, tidligt i seng og tidligt op igen. Torsdag husker jeg som en ret speciel dag, hvor vi om aftenen i den lille franske by Villers Cotterets skulle overnatte. Det var dagen før dagen, så vi brugte lidt tid på at vaske og ordne vores cykler om aftenen, så de kunne være klar og fine til indkørslen i Paris næste dag. Vi rundede vores strabadser af med en tur på en lille fransk restaurant. Iført – ikke cykeltrikot – men vores blå Rynkeby-træningstøj – første gang jeg har været på

restaurant i t-shirt og træningstøj. Det var nu meget hyggeligt, og humøret var højt, for nu var der ikke mange kilometer tilbage.

Fredag den 19. juli var den store dag, hvor vi først skulle cykle 83 km ind til Paris. Der skulle vi samles med alle de andre hold på en plads, der hed Auguste Baron. Det var en stor oplevelse at se alle de andre knapt 1000 ryttere langsomt samle sig for derefter at cykle hold efter hold i en lang gul slange gennem Paris' gader. Et syn jeg aldrig vil glemme, og da vi trillede ind på pladsen foran Eiffeltårnet, hvor vi blev modtaget af familie og venner, ja, så var der ikke et øje tørt. Det var en fantastisk oplevelse at have cyklet hele vejen fra Slagelse til Paris.

Vi nåede vores mål efter mange dage og mange timer i sadlen. Vi gennemførte alle uden uheld og skader.

Der var nogle af rytterne, der var lidt plaget af vabler, ømme bagdele og ømme muskler i det hele taget, og nogle led under den stærke sol. Men det gode humør, det gode sammenhold og en masse vand bar os igennem de mange kilometer. Vi var meget heldige med vejret, for der var kun en enkelt dag med regn, og resten af dagene var der høj sol – helt op til 37 grader – og den smule vind, vi havde, var medvind..



Den røde tråd for mig har hele tiden været, at jeg har gjort det – fordi jeg kunne – jeg havde valget – det har de børn, der ligger på Rigshospitalet med kræft, ikke. Jeg håber, at jeg ved mit beskedne bidrag kan være med til at bringe lidt glæde og lys ind i livet hos de hårdt ramte børn og deres familier.

Rytter nr. 43 på Team Rynkeby Vestsjælland Marianne Dahl (S97)

Kvindenetværket ude at gå i Sorø

Lørdag den 31. august mødtes en flok på Torvet i Sorø. Heldigvis var vejret nogenlunde – men heller ikke mere, for der kom flere småbyger – så det blev ikke nødvendigt at konvertere den planlagte tur rundt om Pedersborg Sø til et museumsbesøg. De fremmødte var Aase Krag Leth (S49), Helle Rosendal (S55), Lone van Deurs (S63), Kitte Uldall (S67), Alice Ellehaug (S85) og Marianne Dahl (S97).

Turen rundt om Pedersborg Sø tog betydelig længere tid, end distancen tilsagde, for der blev gjort mange stop undervejs, hvor nogle havde forskellige barndoms minder tilknyttet. Efter et par timer var gruppen tilbage på Torvet, hvor bistroen i mellemtiden havde lavet nogle lækre sandwicher, som de, der ikke medbragte egen madkurv, tog med til Kittes kolonihave, hvor Bodil Wille Boisen (S66) og Beth Marie Hagemann (S84) stødte til.

Da vi havde spist frokosten og drukket noget hvidvin samt fået kaffe med bl.a. noget så barndomsagtigt som Kittes hjemmelavede

kiksekage (neej, hvor smagte den godt!), fik Marianne ordet. Hun var i år blevet udtaget til Team Rynkeby, der i juli måned cyklede til Paris med det formål at skaffe penge til BørneCancerFonden. Marianne var medlem af Team Vestsjælland, der omfattede ca. 50 ryttere. Det var utrolig spændende, morsomt og inspirerende at høre om – Mariannes beretning kan (forhåbentlig) læses andetsteds i netop dette nummer af Soranerbladet.

Bodil Wille Boisen (S66)



Pause på vejen rundt om Pedersborg Sø. Fra v. Lone, Marianne, Alice, Helle og Aase. Foto: Kitte

Soranerfrokost den 1. august 2013

36 mandlige gammelsoranere, der var ingen af det såkaldte modsatte køn, havde sat hinanden stævne denne første torsdag i august i Hauerslevsalen, Soranernes Hus, Solvej på Frederiksberg.

Som lækket ved julifrokosten og bekræftet i Soranerbladet skulle der serveres stegt ål ad næsten libitum (herom senere). For uindviede må det forekomme påfaldende at hovmesteren igen i år kunne servere denne udrydnings-truede spise, men aktiv assistance fra Jørgen Duedahl(R57) der bragte fiskene det sidste stykke fra det sydsjællandske vand til de to borde.

Vi indledte selvfølgelig med at afsynge 3 vers af "Jeg Ved et Sted" med efterfølgende trefoldigt hurra for skolen. Formand Christian Eugen-Olsen forelagde herefter sine tanker om en forøget tilgang til frokosten blandt de yngre årgange. Det skal indledningsvis ske ved at opsøge disse i deres egen rede, altså afholde en Soranerfrokost på skolen for 3-g'erne. Det bliver spændende at se om dette vil have nogen effekt på langt sigt, idet de unge mennesker tidligst kan deltage fra juli 2014. Jeg vil se frem til at deltage.

Så nævnte formanden også Tersløsegaards økonomiske problemer og sagde i den forbindelse, at ligesom Herlufsholm har Herluf Trolle, har vi Ludvig Holberg, hvorfor vi skylder ham at se til, at hans bolig kommer til at bestå. I den forbindelse kan jeg oplyse, at ingen af Holbergs tidligere boliger har overlevet, hele Bergen brændte, efter han havde forladt Norge, ligesom hans professorbolig i København.

Endelig kunne Christian berolige forsamlingen hvad angår Frihedsmuseet, idet han oplyste, at det vil blive genopført på samme sted og vil udstille frihedskampen efter nutidige museale principper.

Ålene havde sørget for to fyldte frokostborde, med følgende seniorbesætning: Janus Krarup(R35), Erik Sloth Andersen(S36), Johan Hjarup(S42), Henning Molin og Arne Krog(S46), Hendrik Sass(R47), Ole Abrahamson og Svend Hermansen(S50), Børge Vendelbo Andersen(R50), Freddy Wæver(R51), Lars Herborg(S53), Niels Henriksen(R53), Morten Nørgaard(S54), Peter Christiansen(S55), Bent Thorkild Hansen, Niels Hvass, Olaf Eisenhardt, Ole Lyman, Sven Eric Heede og Claus Landschultz(R56), Jørgen Wissing, Andreas Christiani, Tino Valentin, Jørgen Duedahl, Hans Christian Aagaard, Per Vagn Hansen og Søren Billeschou(R57), Christian Eugen-Olsen(R58), Arne Lund og Ole Jan Hüchelkamp(S62), Niels Erik Petersen(S66), Leo Starup(S67), Anders Holmegaard(S69), Ivan K. Jørgensen og Hans Kiesow(S73) og Philip Kiesow(S97).

Hovmesteren berømmede sine utrættelige medhjælpere, ikke mindst ålestegeren Børge Vendelbo, tilligemed d'herrer Wæver, Molin, Krog, Petersen og Holmegaard. Så indskærpede han reglerne for første omgang af ålespisningen, "kun 4 stykker hvoraf mindst eet skal være en hale og ikke alle de resterende skal være store" Senere blev åleindtaget givet frit, og der var rigeligt.

Ceremonimester Morten Nørgaard manglede klokken. – Hvor var den?? – Fra pålidelig kilde har jeg fået oplyst, at den blev funder under en stak aviser efter julifrokosten, hvorefter finderens tog vare på den, men åbenbart ikke var istand til at returnere den til det sædvanlige opbevaringssted. Morten fik iøvrigt arrangeret det så snedigt, at dørbordet kom først til silden, hvorfor vinduesbordet og han selv, kunne starte på ålene.

Så rejste Niels Henriksen sig og udtalte: "Hvorfor blev Olaf Carlsen glemt?" Iflg. min opfattelse var der ingen af de tilstedeværende der havde den fjerneste anelse om denne

herres identitet, men vi blev klogere. – Han var student fra 1917 og havde skrevet "Soranske Studier I-II"(1928), "Chr. Molbech og Sorø I-II-III"(1932) samt sin disputats fra 1931 "Der Einfluss des älteren Realismus auf das gelehrte Schulwesen in Dänemark". Grunden til at nævne Olaf Carlsen var, at der er udkommet en biografi om ham samt at Niels Henriksen vil have den anmeldt i Soranerbladet af en kompetent person.

Janus Krarup havde et indlæg om sin oplevelse af bombningen af Shellhuset den 14. marts 1945. D.v.s. det handlede mere om Den Franske Skole og en udbombet nabo til skolen, en pastor emeritus, der lige pludselig kun ejede Det Ny Testamente, på græsk, og hvorledes Janus, formedens 15 kroner, forøgede prælatens ejendele med en høj hat, der skulle anvendes når han, som stedfortræder, prædikede forskellige steder.

Desværre er mine notater noget ufuldstændige, men jeg har vel også skrevet tilstrækkeligt, så jeg vil slutte med at konstatere, at ud af de 36 deltagere var 19 realister. – 3 af disse realister entrede Metroen på Fasanvej St., steg af på Nørreport hvor Claus Landschultz spurtede for at nå Klampenborgtoget, Tino Valentin skulle med Kystbanen og tog derfor det næste Klamborgtog, mon han er kommet hjem?, og undertegnede blev i al fredsommelighed transporteret til Hellerup Station.

BTH(R56)

Fra Per Salling (S73) har vi modtaget nedenstående:

Om kostskole-potens og kolde bades tid

Læserbrev i The Times.

Sir,

Deres Stuart Wavell (News Review sidste uge) er ikke for klog. Enhver biologi-studerende lærer, at hos flertallet af alle mammale arter er testiklerne anbragt uden for kropshulen, fordi en væsentlig lavere temperatur er væsentlig for effektiv sperma-reproduktion.

Det er ikke overraskende, at hvad der er godt for sperma-reproduktion, også er godt for testosteron-produktion – hvordan kan det være anderledes! Derfor kinesernes århundredgamle jagt på at finde midler til at eliminere de uheldige bivirkninger ved varme bade.

Vi kostskole-drenge fra de kolde bades æra har aldrig manglet libido. Der var ikke brug for hverken ginseng eller parfumerede næsehorns-stykker i vores kaner.

*Surgeon Vice-Admiral, Sir John Rawlins,
Newton Abbot, Devon.*

Les Misérables

Jysk Afdeling inviterer...

Soransk Samfund arrangerer teatertur til Århus Teater, hvor vi skal se

Les Misérables

Invitationen gælder for medlemmet og én ledsager. Yderligere oplysninger om stykket kan ses på www.aarhusteater.dk. Vi mødes foran Århus Teater den 5. april 2014 kl. 15.30.

Efter stykket er der mulighed for fællesspisning for egen regning. Foreningen sponsorerer drikkevarer under middagen.

Tilmelding til teater og/eller fællesspisning kan ske indtil den 14. oktober 2013 til Anders Munk Rediin (S85) på mail anders@rediin.dk eller på mobil 27 15 37 25. Foreningen har købt et begrænset antal billetter, der vil blive fordelt efter "Først til mølle"-princippet.

Jysk afdeling, Anders Munk Rediin



foto: Henrik Levinsen (S79)

Tur til Aarhus kunstmuseum AROS

Jysk afdeling inviterer til en spændende og inspirerende familietur i Aarhus Kunstmuseum, hvor der blandt andet er en udstilling med Kay Christensen, der er en ener indenfor dansk kunst med sin sans for farvens udtryksfuldhed og skønhed samt PAS DE DEUX ROYAL - et møde mellem Dronningens og Prinsgemalens kunst (se også www.aros.dk). Afdelingen betaler indgang og står for eftermiddagskaffen, kl. 15 i cafeen.

Vi mødes lørdag den 26. oktober 2013 kl. 10 ved indgangen til AROS. Tilmelding til Anders Munk Rediin på anders@rediin.dk senest den 12. oktober.

Jysk Afdeling, Anders Munk Rediin

Soranske dødsfald

Per Amby (S38)

9. juli 1920 – 5. juli 2013

Jørgen Knap (A38)

21. august 1923 – 27. juni 2013

Benthe Rasmussen f. Bøttger (S42)

6. april 1923 – 29. juni 2013

Hans Jørgen Kockvedgaard (S48)

18. april 1930 – 13. juli 2013

Ernst Otto Løgstrup (R52)

3. marts 1934 – 21. august 2013



Fynsafdelingen indbyder til julefrokost

På restaurant Næsbyhoved Skov på Kanalvej i Odense.

lørdag den 30. november

Vi mødes kl. 18.30 i biblioteket til et glas vin og får derefter julebuffet på "Verandaen".

Aftenen sluttet som sædvanlig med kaffe og tilbehør i Bibliotekets stemningsfulde lokale.

Tilmelding senest onsdag den 20. november til Mads Nielsen, telefon 6613 8706 eller pr. mail: taiga@galnet.dk.

Særlig info

Åbningstider til diverse seværdigheder

Sorø Klosterkirke

Fra palmesøndag til anden søndag i september og i skolernes efterårsferie er der gratis adgang for turister hverdage kl. 10-16 og søn- og heligdage kl. 12-16.

Øvrig del af året er kirken åben for turister første søndag i hver måned kl. 12-16.

Bemærk, at kirken lukkes for turistbesøg under kirkelige handlinger.

Se i øvrigt www.soroe-sogn.dk

Hauchs Fysiske Cabinet

har åbent torsdag til søndag kl. 14-17 i vinterferien uge 7

i påskeferien

i juli måned

i efterårsferien uge 42

eller ved henvendelse 24 66 44 16

Entre kr. 20,-

Rundvisning efter aftale jfa@awhauch.dk www.awhauch.dk

Sorø Kunstmuseum

Storgade 9

Tirsdag-søndag kl. 11-17

Lukket 24., 25. og 31.12 samt 1.1

Entre kr. 50

Se i øvrigt www.sorokunstmuseum.dk

Sorø Museum (gl. Sorø Amtsmuseum)

Storgade 17 (Chr. IV's gamle kro)

Tirsdag-torsdag kl. 13-16

Lørdag kl. 10-13

Søndag kl. 13-16

gratis adgang

Se i øvrigt

www.aabne-samlinger.dk/SVM/soroe/

Tersløsegaard

Tersløsegaard starter sæsonen pinsedag og lukker mikkelsdag.

Holbergdagen holdes en søndag i august.

Normal åbningstid er lørdage & søndage 12 - 16.

Der kan aftales særarrangementer på telefon

5826 4384 eller mail: post@tersloesegaard.dk

Se i øvrigt www.tersloesegaard.dk

Runde fødselsdage

OKTOBER

2. Lennart Resenbro (f. 1963, S81), Kløverbo 51, 2665 Vallensbæk Strand
4. Gitte Due (f. 1963, S82), Ebbesvej 9, 4180 Sorø
4. Jens Christian Sagild (f. 1953, S72), menes bosat i Norge
4. Steen Vedsted Sørensen (f. 1963, S 83), Skolegade 11, 4100 Ringsted
4. Ulla Margrete Norup Paniild (f. 1963, S82), Mortonsvej 20, 1.tv., 2800 Kgs. Lyngby
5. Henrik Leschly (f. 1963, S82), Hallelevvej 14, 4200 Slagelse
5. Lars Olsen (f. 1953, S74), Brødholtvej 120, 9740 Jerslev
5. Torben Juul Andersen (f. 1953, S73), Strandboulevarden 32, 5.th., 2100 København Ø
6. Peter Julius Christian Børre (f. 1953, R70), Vestre Ringgade 230, 4.th., 8000 Aarhus C
7. Hans Kiesow (f. 1953, S73), Vasevej 77, 3460 Birkerød
7. Jack Bryø Jensen (f. 1943, R61), Højlundsvej 8 B, 8660 Skanderborg
7. Mette Hohwy (f. 1953, S71), Egehegnet 317, 2850 Nærum
8. Hanne Krogsgaard Pico (f. 1953, S73), Bregnerødvej 39, 3460 Birkerød
8. Poul V. Liebmann (f. 1933, S52), Strandvejen 87, 7120 Vejle Ø
9. Ole Jan Hüchelkamp (f. 1943, S62), Møllehusene 19, 4000 Roskilde
10. Henrik Holstein Jensen (f. 1938, R55), Guldagervej 169, 4640 Fakse
11. Alex Otto Grum Moestrup (f. 1953, S73), Kær-sangervænget 8, 5210 Odense NV
11. Dorthe Jensen (f. 1963, S83), Grandalen 3, 4180 Sorø
11. Jørgen Busch (f. 1943, S62), Løngangsgade 17 B, 1.0003, 3400 Hillerød
11. Kenneth Bror Lokind (f. 1963, S82), Upsalagade 18, st.th., 2100 København Ø
12. Erling Kærgård Mortensen (f. 1963, S82), Toften 3, 8520 Lystrup
13. Jan P. Nielsen (f. 1953, S73), Nygade 8, 1., 4220 Korsør

13. Peter Helge Rasmussen (f. 1933, R50), Jæ-gervangen 28, 2635 Ishøj
14. Karsten Rosendal (f. 1938, S58), 2 Carrer del la Blanquera, Rodès, 66320 Frankrig
17. Carsten R. Mikkelsen (f. 1938, S57), 3831 Turtle Creek, Unit 20 A, Dallas, Texas 75219, USA
17. Torben Finn Wedervang-Jensen (f. 1943, S63), Andersen Nexø's Vej 20, 2860 Søborg
20. Arne Lund (f. 1943, S62), Hegnsvej 51, 2850 Nærum
21. Fredrik Fogh (f. 1923, R41), Via Telesio 18, 20145 Milano, Italien
21. Jørgen Drud Hansen (f. 1943. S63), Bogøvej 26, 5900 Rudkøbing
23. Finn Valentin Frederiksen (f. 1953, S72), Karlebovej 74, 3400 Hillerød
24. Axel Henrik Juul Hansen (f. 1953, S73), Søstien 11, 4180 Sorø
24. Hans-Erik Andersen (f. 1933, S53), Grandalen 8, 2880 Bagsværd
25. Christian Dreyer (f. 1963, S82), Holsteinborgvej 11, st.th., 2720 Vanløse
27. Mete Marianne Lynov (f. 1953, S72), Horsevænget 38, 4130 Viby Sj.
30. Eydun à Rogvi Olsen (f. 1943, S63), Stødlagøta 2, FR 160 Argin, Færøerne
30. Jens Vinther (f. 1943, S63), Nordtoft 46, Hasseris, 9000 Aalborg

NOVEMBER

1. Lisbeth Møller (f. 1963, S82), Sandbygårdsvej 26, st., 2700 Brønshøj
3. Lisbeth Ann Rasmussen (f. 1963, S83), Poulas Allé 26, 4400 Kalundborg
4. Olaf Michelsen (f. 1938, S58), Plantagen 11, Stensballe, 8700 Horsens
4. Per Baden (f. 1953, S73), Violinvej 9, 3650 Ølstykke
5. Mogens Lerhard (f. 1933, S52), Haretoften 48, 4000 Roskilde
5. Jakob W. Østergaard (f. 1953, S72), Elnasvej 3, 2840 Holte
7. Christian Faber-Rod (f. 1943, S62), N. Jespersens Vej 10, 3.th., 2000 Frederiksberg
7. Henrik Lund (f. 1963, S84), Tværvej 1, 5683 Hårby

9. Eilif Christian Kyhnau Jensen (f. 1938, S58), Thujavej 30, 5250 Odense SV
12. Karl Erik Wienberg (f. 1933, S52), Dalgas Boulevard 81, st.tv., 2000 Frederiksberg
13. Thomas Jull Olsen (f. 1953, R70), Løngvej 14, 4180 Sorø
14. Gert Ivar Andersen (f. 1953, S72), Egevangs Allé 14, 4180 Sorø
14. Nanna Petersen (f. 1953, S72), Stellavej 29, Pårup, 5210 Odense NV
15. Bente Antoinette Grøn (f. 1953, S72), Mullerup Strandvej 2 A, 4200 Slagelse
16. Claus Landschultz (f. 1938, R56), Skovbakkevej 16, 2920 Charlottenlund
16. Einar Nielsen (f. 1933, S53), Hartmannsvej 137, 7500 Holstebro
16. H.C. Lindhardt Jacobsen (f. 1938, S57), Ålekæret 21, 3450 Allerød
17. Kjell Ole Blicher Dam (f. 1943, R60), 57 Boulevard de Super-Cannes, 06220 Vallauris, Frankrig
19. Steen Nordby Holck (f. 1963, S83), SKA: 5 Rue Montrevil, F-94300 Vincennes, Frankrig
20. Ferdinand Schultz (f. 1923, R40), Søterrassen 11, 2840 Holte
20. Jesper Kirkeskov (f. 1963, S82), Blegdamsvej 10, st.th., 2200 København N
22. Michael Thøgersen (f. 1963, S82), Amsterdamhusene 25, 3600 Frederikssund
23. Kirsten Baun Grønholt (f. 1938, S57), Søndergade 25, 4180 Sorø
25. Bjarne Bahr (f. 1943, S62), S62, Strandhøjsvej 4, 2920 Charlottenlund
26. Torben Juel Rasmussen (f. 1933, R50), Gammel-mosevej 302, 2880 Bagsværd
27. Flemming Westerbjerg (f. 1938, R55), Granbakken 84, 3400 Hillerød
27. Klaus Høeck (f. 1938, S57), Hedebovej 84, 5474 Veflinge
29. Freddy K. Wæver (f. 1933, R51), Julius Valentiners Vej 10, 4.tv., 2000 Frederiksberg
30. Birgit Marianne Juul Nielsen (f. 1963, S82), Niels Sørensens Vej 12, 6720 Fanø
30. Erik Haugmark (f. 1923, S42), Furesø Parkvej 48, st., 2830 Virum
30. Henrik Schaffalitzky de Muckadell (f. 1923, S42) Bjergsted Byvej 39, 4450 Jyderup
30. Jeanet Henningsen (f. 1963, S82), Røglevej 106, 3450 Allerød
30. Jette Valentin (f. 1938, S57), Hulgårdsvej 20, 2400 København NV
30. Merete Høgsbro (f. 1938, S57), Nyelandsvej 14, 3.th., 2000 Frederiksberg
30. Tine Henriksen (f. 1963, S82), Sorøvej 28, 4200 Slagelse

VI KØBER

**KOSTBARE BØGER OG BOGSAMLINGER
TILBUD GIVES
NORDENS ÆLDSTE ANTIKVARIAT**

LYNGE & SØN A/S

**SILKEGADE 11 1113 KØBENHAVN K.
TLF. 3315 5335**

**Stiftelsen
Sorø Akademi**

Tel. 5782 0135

www.stiftsor.dk



Vis skolens farver

Halstørklæde	250,-
Slips	150,-
Kravat (charmeklud)	150,-
Manchetknapper	220,-
Silkemanchetknapper	90,-
Trøjer med skolens mærke i alle farver og størrelser	
Poloshirt, drenge	150,-
Poloshirt, piger	200,-
Hættetøj	220,-
Hættetøj m/lynlås	280,-
Regnjakke	280,-
Sportstaske	110,-
Joggingbux	230,-

Ved forsendelse: plus porto

Bestilling: e-mail til
 soroe-akademi@soroe-akademi.dk
 - skriv også hvis du vil ringes op



Soransk Samfunds bestyrelse

Christian Eugen-Olsen (R58) – *formand*
 Strandvejen 272B, nr. 14, 2920 Charlottenlund
 Tel.: 3316 1010
 e-mail: eugen@post10.tele.dk

Teddy Henrik Becher (S02) – *næstformand*
 Azaleavej 14.st.th., 2000 Frederiksberg
 Mobiltelefon: 4171 2832
 e-mail: teddyhenrik@hotmail.com

Per Just Florman (S64) – *kasserer*
Kontingent/bidrag

Engblommevej 53
 2400 København NV
 Mobiltelefon: 4077 9594
 e-mail:
 perflorman@hotmail.com

Soransk Samfund
 Engblommevej 53
 2400 København NV
 Reg.nr. 1551
 Konto 3271307

Henriette Lundblad Andersen (S04) – *sekretær*
 Klosterhaven 5, 2.th., 4180 Sorø
 Mobiltelefon: 2764 3225
 e-mail: henriettean@yahoo.dk

Lars Herborg (S53) – *legatadministration*
 Ruten 191, 3.th, 2700 Brønshøj
 Tel.: 3585 4705
 e-mail: larsherborg@mailone.dk

Finn J. Poulsen (R61) – *formand for boligfonden*
 Lerklinten 21, 4220 Korsør
 Tel.: 5835 2665, mobiltelefon: 4015 0586
 e-mail: finn.j@poulsen.mail.dk eller
 finn.poulsen@jp-ship.dk

Mogens Skovgaard (S65) – *Soranernes Hus*
 Tuborg Sundpark 10.1.th., 2900 Hellerup
 Tel.: 3961 0068
 e-mail: dms@dadlnet.dk

Andreas Christiani (R57) – *hovmester*
 Løvsangervej 5, 2900 Hellerup
 Tel.: 3940 6614

Bjørn Fabricius (S04) – *hjemmesiden*
 Borups Allé 225, 1.tv., 2400 København NV
 Mobiltelefon: 5150 3555
 e-mail: bfabricius@hotmail.com

Mikko Johan Haahkola Christensen (S02)
 Anemonevej 36, 4180 Sorø
 Mobiltelefon: 2621 2682
 E-mail: mikkochristensen@gmail.com

Stine Sif Smidt Mørkeberg (S09)
 Solvej 1, 1. (4), 2000 Frederiksberg
 Tlf: 5123 0430
 ssif89@hotmail.com

Christian Egemose (S85) – *Jysk Afdeling*
 Nørholmsvej 6, Tyrsting, 8740 Brædstrup
 Tel.: 7576 1612
 e-mail: egemose@mail.dk

Erik Nielsen (S60) – *Fynsk afdeling*
 Munkebjergvej 44, 5000 Odense C
 Tel.: 4126 8629
 e-mail: erik_ni@sol.dk

Soranerbladet

e-mail: soranerbladet@gmail.com

Ansvarshavende redaktør og kontaktperson

Christian Eifer (S61),
Vestre Paradisvej 6, 2840 Holte
Tel.: 4542 1662
GSM: 2420 0149
e-mail: soranerbladet@gmail.com

Layout

Henrik Levinsen (S79)
+47 922 06 737
e-mail: henriklevinsen@gmail.com

Øvrige medlemmer af redaktionsgruppen

Niels Henriksen (R53)
Alex Bruun (R58)
Katherina Hansen (S12)

Administration

Per Just Florman (S64)

Indlæg modtages fortrinsvis per e-mail i **Word format** og sammen med evt. billedfiler, der helst skal være min. 1 MB på adressen **soranerbladet@gmail.com**

Har man ikke mulighed for at sende indlæg elektronisk, træffes aftale med Christian Eifer.

Soranerbladet har sin redaktionelle frihed og er styret af en redaktionsgruppe. Bladet bliver produceret ud fra journalistiske vurderinger – naturligvis med skyldigt hensyn til Soransk Samfunds overordnede målsætninger.

Medlemskontingent i Soransk Samfund er 340 kr. om året, som også dækker abonnement på Soranerbladet (se i øvrigt hjemmesiden på www.soransksamfund.dk)

Soranersport

Batøk

Mogens Skovgaard (S65)
Tuborg Sundpark 10,1. th., 2900 Hellerup
Tel.: 3961 0068
e-mail: dms@dadlnet.dk

Cricket

Flemming Balstrup (S48)
Kikhanebakken 7, 2840 Holte
Tel.: 4580 1461
e-mail: flemming_balstrup@dadlnet.dk

Golf

Steen Hahn Andersen (S85)
Tuelsøvej 48, 4180 Sorø
Tel.: 5782 1624; (dag) 3333 1980
e-mail: sha@post11.tele.dk

Særlige hverv

Personalredaktør

Bodil Wille Boisen (S66)
Storgade 37F, 2.tv., 4180 Sorø
Tel.: 5828 6409 – Mob.: 2728 3632
e-mail: wille.boisen@stofanet.dk

Arkivar

Rolf Christensen (S65)
Violinvej 32, 2730 Herlev
Mob.: 4013 0959
e-mail: rolf@transla.dk
hjemmeside: <http://www.soranerarkivet.dk>

Soransk Samfunds Boligfond

Finn J. Poulsen (R61)
Lerklinten 21, 4220 Korsør
Tel.: 5835 2665, mobiltelefon: 4015 0586
e-mail: finn.j@poulsen.mail.dk eller
finn.poulsen@jp-ship.dk
Bidrag til Soranernes Hus/Boligfonden:
Reg.nr. 5501, Konto 0811319252

Hovmester/frokoster

Andreas Christiani (R57)
Tilmelding på tlf.svarer: 5182 4832

Lån/leje af Hauerslevsalen

Kalender: www.soranerneshus.dk
Kontakt: Frits Krog-Meyer:
krog-meyer@post.tele.dk

Soransk Samfunds hjemmeside

<http://www.soransksamfund.dk>
Bjørn Fabricius (S04)
e-mail: bfabricius@hotmail.com

Kvindenetværk

Bodil Wille Boisen (S66)
(se Personalredaktør)

Årgangsnetværk

<http://www.soransksamfund.dk>

Deadline til næste nummer:

1. november 2013

Tryk: Litotryk København A/S
Abildager 21 · 2605 Brøndby
Tlf. 4343 6600 · litotryk@litotryk.dk

ISSN 0930-1340



Holbergdagens gæstetaler kulturminister Marianne Jelved causerer over Holberg og kvinderne, foto: Anni Eifer