

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her:
<https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>
Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Odense Værnehjem

1890-1915



Odense Værnehjem

1890 — 1915

Forstanderinden for Foreningen til Værn for enligt stillede Kvinder (i København), Frk. Regitze Barner, kom i 1889 til Odense for om muligt at genoplive Foreningens Odense-Filial, der i nogen Tid havde ført en hensygnende Tilværelse og nu truede med at afgaa ved Døden, da Bestyrelsen havde opløst sig, uden at nogen ny var blevet valgt.

Frk. Barner henvendte sig til Frk. Alfriede Schmidt, om hvem hun vidste, at hun havde en stor og varm Kærlighed til Børn og unge, særlig til dem, der var vanrøgtede og ubeskyttede. Frk. Schmidt, som den Gang var optaget af Asyler og Vuggestue, var noget betænkelig ved at paatage sig mere Arbejde; men Frk. Barner forstod at overvinde alle Vanskeligheder, og Filialen genåbnedes i Novbr. 1889 med Frk. A. Schmidt som Formand. Den øvrige Bestyrelse var Fru Karine Bang, Pastor E. Koch, Fru P. Hertel, Fru Elis. Krag og Fru E. Waidtløv.

Arbejdet i det første halve Aar bestod nærmest i at tilse fattige, ensomme og syge Kvinder, samt understøtte dem, saa vidt Foreningens smaa Midler strakte; der skaffedes Landophold til ubemidlede svage Kvinder, og unge Piger blev hjulpet med Raad og Daad. Men Bestyrelsen indsaa snart, at dens Virksomhed vilde være utilfredsstillende, saa længe der ikke fandtes et Hjem, hvor man kunde anvise enligt stillede Kvinder et midlertidigt Ophold, særlig naar de kom herind fra Landet og stod fremmede og hjælpeløse, inden de fandt en Plads. — Den 1ste November 1890 aabnedes under meget beskedne For-

hold et lille Værnehjem i Thorsgade Nr. 5 hos Fru Kirstine Nielsen, der ved sit Arbejde blandt pladssøgende unge Piger havde faaet dyb Forstaaelse af Trangen til et saadant Hjem. I et Par lejede Værelser, som (tildels ved gode Venners Hjælp) møbleredes med det allernødvendigste, modtoges her særlig unge tjenestesøgende Piger og Rekonvalescenter, der trængte til et midlertidigt Opholdssted.

Regnskabet for det første Aar udviser, at Hjemmet har været belagt i 73 Døgn, af hvilke 33 var gratis.

Indtægten var i samme Aar 457 Kr. og Udgiften 471 Kr. 91 Øre. Underskudet dækkedes af Frk. Schmidt.

Det viste sig snart, at dette Hjem var for lille til de Krav, der stilledes, og at der trængtes til et Sted, hvor unge Piger kunde bo i længere Tid under betryggende Forhold, medens de gik paa Kursus, uddannede sig i Syning eller lignende eller selv tjente deres Brød. Hjemmet flyttedes derfor i Novbr. 1891 til en større Lejlighed i Kongensgade 68, og Frk. Emilie Nielsen antoges som Bestyrerinde. Under hende og de følgende Bestyrerinder: Fru Sandholt, Fru Schmidt og Frk. Ring, udvidedes Virksomheden betydeligt, og i Aaret 1898 havde Hjemmet huset 293 Kvinder (mest tilreisende) i 2444 Døgn.

I 1899 blev imidlertid Stedet Kongensgade 68 solgt, og den ny Ejer ønskede at disponere paa anden Maade over den af Værnehjemmet beboede Lejlighed. Paa et Bestyrelsesmøde den 7. Oktbr. 1899 vedtoges det da at købe Ejendommen Klostervej 18, der tidligere havde været benyttet som Missionshotel, og som med enkelte Forandringer kunde egne sig til et Værnehjem.

Købesummen var 29,000 Kr., og da Foreningen stod ganske uden Midler, tilbød Frk. Alfriede Schmidt at overtage en 3die Prioritet, stor 6500 Kr., mod 4 % Rente. Ved dette uegennyttige Tilbud blev det muligt at overtage Ejendommen; men 2den Sal maatte udlejes for at skaffe Hjælp til de store Udgifter til Renter og gradvis Udbetaling af Prioritetslaan.

Ved Anskaffelsen af eget Hjem tog Værnehjemmet et stort

Opsving; men her fulgte nogle i økonomisk Henseende vanskelige Aar, der dog lettedes ved betydelig Hjælp og Støtte fra Hjemmets Velyndere.

Hidtil havde Filialen i Odense stadig staaet i Forbindelse med Hovedforeningen i København; men da den efterhaanden havde vokset sig større og stærkere, og Forholdene her i Byen krævede et fuldt ud selvstændigt Arbejde, maatte den i 1899 skille sig ud fra Hovedforeningen og antog da Navn af „*Foreningen i Odense til Værn for enligt stillede Kvinder*“.

Det ny Hjem havde 22 Gæsteværelser foruden Opholdsstuer og Spisestue, samt Værelser til Bestyrerinden og Betjeningen. Efterhaanden blev det mest faste Pensionærer, der fyldte Huset, og der blev mindre Plads til tilrejsende. For at raade nogen Bod herpaa vedtoges det i 1905 at give gratis Bospising til ubemidlede Tjenestepiger, medens de søgte Plads.

I 1903 fik Foreningen den store Glæde, at Hendes kongelige Højhed, daværende Kronprinsesse (nu Enkedronning) Louise naadigst overtog Protektoratet af Foreningen, og 1905 bevilgedes et Statstilskud, stort 800 Kr. aarlig, foreløbig paa 3 Aar. Dette Tilskud, der dog senere blev nedsat til 600 Kr., er siden da, med Undtagelse af 1 Aar, stadig tilstaaet Foreningen.

13. Januar 1905 led Værnehjemmet et smerteligt Tab, idet Forstanderinden, Frk. Alfriede Schmidt, afgik ved Døden efter ved Testamente at have sikret sit kære Værnehjem et betydeligt aarligt Tilskud.

Bispinde Balslev overtog derefter Hvervet som Bestyrelsens Formand og Hjemmets Forstanderinde, og Bestyrelsen, der de sidste Aar kun havde haft 3 Medlemmer, supplerede sig selv, saa at den foruden Formanden kom til at bestaa af Fruerne Krag, Hertel, Jacobsen, samt Sagfører J. C. F. Knudsen.

I 1906 led Hjemmet atter et Tab, idet Fru E. Krag afgik ved Døden. Hendes Datter, Frk. Elisabeth Krag, indtraadte i sin Moders Sted i Bestyrelsen.

Foreningens Kaar bedredes efterhaanden noget, dels ved Gaver fra private og dels ved, at Odense Kommune og for-

skellige Institutioner, særlig ved Bispinde Balslevs Initiativ, til-
sagde deres Støtte. I 1906 inddrogtes 2den Sal under Værne-
hjemmet, som derved udvidedes til at rumme ca. 35 Pensionæ-
rer. Regnskabsaaret 1914 balancerede med 13,562 Kr. 53 Øre.

Sagfører Knudsen, hvis juridiske Dygtighed særlig ved
Ejendommens Overtagelse var til stor Nytte for Foreningen,
afgik ved Døden 1911, og hans Plads overtoges af Sagfører
Chr. C. V. Hansen.

Foreningen i Odense til Værn for enligt stillede Kvinder
har, som dens Navn viser, det Formaal at støtte og vejlede
enligt stillede Kvinder af alle Stænder og give dem et Hjem,
hvor de kan leve under fuldt betryggende Forhold. Der gives
hele og halve Fripladser for de mest ubemidlede. Som Besty-
rerinde fungerer Frk. Marie Hansen, der siden 1897 (med 1
Aars Afbrydelse, hvor hun afløstes af Frk. Movitz) med Dyg-
tighed og Kærlighed har ledet Hjemmet.

Værnehjemmets nuværende Bygning er imidlertid allerede
for lille, og mange unge Piger maa afvises af Mangel paa
Plads. Desuden er den i mange Maader upraktisk indrettet, og
særlig er Udenomsbekvemmelighederne saa indskrænkede, at det
er meget besværligt at føre saa stor en Husholdning. Det er
Bestyrelsens Haab, at Foreningen i en ikke for fjern Fremtid vil
kunne opføre sin egen Bygning, indrettet efter dens Tarv, og
at gode Venner vil hjælpe den til at naa dette Maal.

Naar Odense Værnehjem i Aar holder 25 Aars Jubilæum,
er Bestyrelsens overvejende Følelse, naar den tænker tilbage
paa de mange Aar, Taknemmelighed mod alle dem, der med
Kærlighed og Støtte har staaet Foreningen bi, og uden hvis
Hjælp den umulig kunde have naaet saa vidt, som den har, og
været til Gavn for saa mange.

Takken vender sig først til Hds. Majestæt Enkedronnin-
gen, hvis Protektion og pekuniære Hjælp har været til uvur-
derlig Nytte for Foreningen, dernæst til Staten, Odense Kom-
mune, Odense Amt, Svendborg Amt, patriotisk Selskab, Fyns
Stifts Sparekasse, Kerteminde Sparekasse, Landbosparekassen

for Fyn og de mange private, som aarlig eller ved enkelte Lejligheder har betænkt Foreningen med Tilskud.

Bestyrelsen beder om, at Foreningens Venner i Fremtiden vil tænke ligesaa venligt paa den som hidtil. Jo større Midler, den raader over, jo videre kan den udstrække sin Virksomhed, og gode Menneskers Kærlighed og venlige Omdømme kan en Forening som denne ikke undvære, naar den skal gøre sit store Arbejde med Glæde og godt Udbytte.

Odense i Oktober 1915.

Bestyrelsen.

=====

MERKANTIL-TRYKKERIET
(ODENSE AVIS)