



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTEN PEDERSEN

fra

THEM SOGN

om

Peder Andersen i Over Langkær, født 1807,
og hustru
deres forfædre og efterkommere

A/S NORDISK SLÆGTSFORSKNING
BREDEGAARD, SKALS
1968

Forord.

J.C. Christensen har engang sagt: "Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt." Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men også skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den selvfølgelig også gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid under læsningen få den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?", så husk på, at vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger på fortiden, og at alt - også én selv - er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt: "Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, må han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Det slægtshistoriske studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede forteelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab."

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om éns forfædre, minder, som kan hjælpe én til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men du, kære læser, har et meget nært fællesskab med dem den dag idag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved dine tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f.eks. Them, Virklund eller Firgaarde, så er det - selv om billedet har ændret sig noget - på de samme gader og veje, at slægtens gamle har gået, ligesom de bygninger, man passerer, er de samme, som dem éns forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og stræbt for det daglige brød, og her har de oplevet såvel mørke som lyse timer.

Stærke slægter kan sætte stærke præg på den egn eller by, de kommer til at leve i. Det mærkes måske ikke meget i det daglige, men hver dag er da også kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på eget værd.

En døgnvise spår, at om hundred år er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, når det drejer sig om døgnviser og andet ligeegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage står summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger, og de evner, som slægten gav den enkelte at forvalte og give videre.

Til slut skal rettes en tak til slægtens mange medlemmer for den interesse, hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlån af billeder. En særlig tak skal lyde til lektor Aksel Heiden Nellesmann, Kolding, hvis slægtsoptegnelser har været til stor hjælp ved udarbejdelsen af afsnittet om I. Mette Pedersdatter og ægtefælle Jens Peter Andersen med efterkommere.

Med ønsket om at denne slægtsbog må blive til gavn og glæde for nulevende og kommende generationer

Skals, den 30. november 1968.
A/S Nordisk Slægtsforskning.

Orientering.

Denne slægtsbog er opdelt i tre afsnit. Første afsnit indeholder historisk stof om Skanderborg Rytterdistrikt, andet afsnit, anetavlen, omhandler Peder Andersen og Kirsten Rasmusdatter med forfædre, medens tredje afsnit, efterkommeroversigten, bringer en omtale af de efterkommere efter nævnte ægtepar, det er lykkedes at finde.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl.a. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger samt forskellige personal- og lokalhistoriske værker, bl.a. Asta Paulsens artikel om "Kromand i Them Sievert Thomsen og hans slægt", Chr. Heilskovs artikel: "Ry Mølle", Edv. Egebergs artikelrække: "Linaa Sogn i gamle Dage" og Chr. Villads Christensen: "Nykøbing Bys Historie".

Hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i sådanne tilfælde også alle omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altså ane nr. 4's fader har nr. 8 og moderen nr. 9, ane nr. 8's forældre har nr. 16 og 17, ane nr. 9's forældre nr. 18 og 19 etc. Hvis man omvendt vil finde f.eks. barnet af ægteparret med numrene 66 og 57, så halverer man det lige nummer. Barnet er altså ane nr. 33 gift med nr. 32; deres barn er nr. 16 gift med nr. 17, deres barn igen nr. 8 gift med nr. 9 etc. For overskuelighedens skyld findes i vedlagte plasticlomme en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgår.

I samme plasticlomme findes et antal sole, på hvilke slægtens medlemmer ses opført. I solenes midte står ægteparret Peder Andersen og Kirsten Rasmusdatter, derefter følger i første ring deres børn, mærket med romertal, i anden ring børnebørn, mærket med store bogstaver, og derpå oldebørn, mærket med arabertal, tipoldebørn, mærket med små bogstaver og eventuelle tiptipoldebørn, mærket med arabertal efterfulgt af en parentes. Dette bevirker, at hvert medlem af slægten får sit eget registreringsnummer, under hvilket den pågældende står opført i bogens tekst. Hvis man således f.eks. på en af solene finder personen Strange Hedelund Jonassen, født 1954, vil man se, at han er mærket med lille a. Bevæger man sig nu fra den pågældende sols midte i en lige linie ud til ham, vil man passere gennem tre rubrikker, hvori står navnene på hans oldeforældre, bedsteforældre og sidst forældre, mærket med henholdsvis III., D. og 5. Strange Hedelund Jonassen får derfor registreringsnummeret III.D.5.a., under hvilket nummer han ses opført i selve teksten. Sætter man sig grundigt ind i dette system, kan man "stedfæste" enhver person i oversigten i forhold til sig selv.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder iøvrigt, at denne hovedsagelig er udarbejdet på grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som det ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supplere. Når stoffet således visse steder kan forekomme lidt mangelfuldt, skyldes dette enten, at de af slægtens medlemmer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.

Som dybest brønd gi'r altid klare vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
så styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til dens rod forneden;
årtusind toner op i gråd og sang,
mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og småt,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og råt,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens vé og våde;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gåde.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
når du mit land, min stamme, frit må leve,
og skønne sange på den danske røst
må frie, stærke sjæle gennembæve.
Da står en ny tids bonde på sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blå sit sommerloft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppe Aakjær.

Af

Skanderborg Rytterdistrikts historie

Da flere af slægtens forfædre var fæstere under Skanderborg rytterdistrikt, bringes her noget stof om rytterdistriktets historie og funktioner:

"I henved et Aarhundrede fra omkring 1670 var Skanderborgeggen under vexlende Forhold Garnison for Ryttere.

Efter sin Fader overtog Christian V en lille, men vel øvet, staaende, hvervet Hær. Paa Grundlag af denne skabte den unge, friske Konge i Løbet af faa Aar en forholdsvis betydelig Hær, hovedsagelig bestaaende af Landets, Bondestandens, egne Sønner. Han haabede med denne at kunne vinde det Østdanmark tilbage, som hans Fader og Bedstefader havde tabt til Sverige. Kærnen i denne Hær var 4 meget talstærke Rytterregimenter, der ved Krigens Udbrud 1675 deltes i 8. Dette Rytteri fordeltes over Kongens, altsaa Kronens, Gods til Indkvartering og øvrigt Underhold paa Bøndergaardene, "Ryttergaardene".

En Ryttergaard, der skulde stille en fuldt rustet Rytter med Hest, skulde være paa omtrent 8 Td. Hartkorn; men i Skanderborgeggen, hvor Gaardene ofte var smaa, maatte man almindeligt lade to eller flere mindre Ejendomme danne et "Læg", der i Fællesskab udredede Rytterens Underhold. Det var meget nøje bestemt, hvad Rytteren skulde have i Fødevarer og rede Penge, hvad Hesten skulde have, og hvad hver enkelt "Lægsbroder" skulde yde heraf. Rytteren skulde, hvis han var hvervet, have sin egen Stue hos Bonden, egen Stald til Hesten, og ofte byggede Bonden et særligt lille Hus til sin Rytter og Hesten. Til Gengæld for Ydelserne til Rytter og Hest var Bonden fri for Landgilde, Skatter, Arbejde (Hoveri), Egt osv.

Helst ønskede Regeringen, at Bonden selv "red for Gaarden", altsaa selv blev Rytter, eller stillede en Søn eller anden Slægtning dertil, hvorved opnaaedes, at Pengene m.m. blev hos Bonden selv, samt at Regimentet fik en under alle Forhold paalidelig Mand. Hvor Bonden ikke kunde eller vilde gaa ind herpaa, stillede Regimentet en hvervet, ofte længe tjent Karl fra den gamle Hær, ofte en Udlænding.

Som Følge af at Skanderborgeggen fra gammel Tid ligesom Koldingeggen var særlig rig paa Krongods, blev der af Skanderborg Amt udlagt Gods til 2 (fra 1675 altsaa 4) Kompagnier Ryttere, hvad der langt overgik, hvad andre Egne, Koldingeggen undtagen, fik tildelt. Særegent for Skanderborgeggen alene var det, at en meget stor Del af de udlagte Bønder tilbød enten selv at ride for Gaarden, hvis de skønnedes duelige dertil, eller at lade en Søn eller Slægtning ride for den. Adskillige af disse Bønder var Mænd omkring de 40, men mange havde været Rytter eller Soldat (Infanterist) tidligere, og ikke faa var Veteraner fra Krigen mod Karl Gustav 1657-60.

Man kunde synes, at det var en lovlig høj Alder for en menig Krigskarl; men blandt de geworbne, navnlig ved Rytteriet, fandtes der forholdsvis mange gamle Karle, Folk som havde været Krigsmand 15-20 Aar eller endog mere, ofte i forskellige Hære, og som havde deltaget i mange Kampe. Naar den midaldrende, støtte Gaardmand først var kommen paa Hesten, skulde han ogsaa nok gøre Fyldest som Krigsmand; det var erfarne Folk, som vidste, hvad de vilde og ikke let mistede Fatningen under vanskelige Forhold.

Disse Rytter-Bønder anskaffede nu fuldt Udstyr af Uniform m.m.: Filthat med en Jærnpotte indvendig, gul Læderkøllert, rød Kappe, gule Skindbuxer, mægtige Støvler med tilsvarende Sporer, Jærnkryas osv. Bevæbningen var Pistoler og Pallask. Alt Udstyr til Mand og Hest opbevaredes paa Gaarden. Vi kan i Tanken forestille os den glødende Interesse, hvormed alle i Gaarden, fra Børnene til Husmoderen, har fulgt Husfaderens Udrustning til

Øvelse i den pragtfulde Uniform og med de skinnende Vaaben - hvorledes de alle stærkt betaget har set "Manden" ride af Gaarde. Men endnu mere grebet har de været, da Manden (eller Sønnen) 1675 drog ud til virkelig Krig, til Deltagelse i Kampe, saaledes som de Voxne havde det i Erindring fra Krigsaarene 1657-60.

I Aarene 1671-75 samledes Rytteriet gentagne Gange til langvarige Øvelser, og da Krigen kom, stod Danmark med en bedre udrustet, bedre indøvet Hær end nogensinde før og senere. Det første Krigsaar, 1675, blev Rytteriet ikke synderlig medtaget, men i det andet, 1676, i Skaane, faldt det overmaade blodige Slag ved Lund d. 4 December, hvor Danske og Svenske rasede mod hinanden, som vistnok aldrig før eller senere, idet omtrent to Trediedele af begge Hære laa paa Valpladsen. Der blev den Dag mange Enker paa Gaardene omkring Skanderborg, og ikke faa ældre og yngre Bønder fra denne Egn ligger begravet paa Markerne omkring Lund.

Det store Mandefald denne Dag og i senere Slag samt dette, at Krigen trak i Langdrag, medførte store Vanskeligheder i Rytterdistrikterne med at opretholde Gaardenes Drift, saa at de kunde svare deres Afgifter, da ogsaa Enkerne, om de blev ved Gaarden, skulde stille en Mand for sig. Man gik derfor endnu under selve Krigen over til, at Regimenterne hvervede løse og ledige Karle i Ind- og Udland til Afløsning af de jordbrugende Bønder, og hermed fortsatte man efter Krigen, saa at Reglen i det næste halve Aarhundrede blev, at der paa Ryttergaarden boede en hvervet Rytter, der underholdtes af Bonden. Disse Ryttere var ofte Udlændinge, navnlig Tyskere, og jævnlig var det gifte folk, da et vist, bestemt Antal af de ældre kunde faa Giftermaalstilladelse. Man kunne synes, at det var et underligt Forhold for Bønderne at have saadanne ubudne Fremmede boende hos sig, at have fælles Køkken, Bagere, Bryggere osv. med dem; men Beretninger fra de hyppige Eftersyn i Distrikterne af Officererne og Amtsbetjentene viser, at gennemgaaende enedes Parterne godt. I modsat Fald forlagde man Rytteren til et andet Kvarter eller indlogerede ham i et jordløst Hus i Landsbyen.

Henimod Slutningen af den Store nordiske Krig (1709-21), Frederik den Fjerdes Kamp for at vinde det tabte tilbage, skete der en overordenlig betydningsfuld Omordning ved det saakaldte "nationale" Rytteri, en Omordning som ogsaa for Skanderborgegnen fik stor Betydning. Dels af militære, dels af landøkonomiske Hensyn bestemte Kongen sig til at bortselge det spredte Krongods og til Gengæld ved Køb, Mageskifte m.m. at danne samlede Omraader, hvori Rytterregimenterne kunde henlægges, saaledes at Indkvartering, Forplejning og Tilsyn med Rytterne lettedes. Desuden ønskede Kongen at gennemføre, hvad en berømt Krieger omtrent ved denne Tid opstillede som Formaal ved al Soldateruddannelse: I Fredstid skal man ved Øvelse trække Karlene ordenlig igennem, saa at man faar gennemtrænede, senefulde, hurtige Folk og Heste, hvis Kræfter man derimod skal økonomisere med, naar Krigen kommer.

Om Rytterne vedblivende skulde indkvarteres hos Bønderne eller indlægges samlet dels i Købstæder, dels paa Kronens Ladegaarde, herom havde Kongen ikke strax fattet Beslutning; men i løbet af de Aar, i hvilke Omordningen af Krongodset stod paa, besluttede han sig til det sidste, som han ogsaa skønnede var tjenligst for Rytterbønderne. I Løbet af Aarene 1716-21 gennemførte Kongen med beundringsværdig Energi og under personligt, saa at sige dagligt Medarbejde i Stort og Smaat denne for Staten som for Hæren og store Delc af Bondestanden højst betydningsfulde Foranstaltning, der for mange Mennesker, Civile som Militære, medførte store Forandringer.

I Skanderborgs Omegn samlede Kongen saaledes indenfor en Afstand af 2½-3 Mil fra Tulstrup Kirke mellem fem og sex Tusind Tønder Hartkorn af alle Slags: Hovedgaarde, større og mindre Bønderejendomme, Ager, Eng og Skov til et samlet Omraade, hvori ogsaa noget Proprietærgods, altsaa Privatgods, indgik.

Bønderne i de ny Rytterdistrikter slap altsaa for at have Rytterne boende hos sig. Men endnu mere betydningsfuldt var det, at deres Afgifter fastsattes een Gang for alle og meget lempeligt efter Tidens Forhold til 32 Rdl. aarlig af en Gaard paa 8 Tdr. Hartkorn samt tre Læs Halm. De slap for alt, hvad der hed "Hoveri og Arbejde", da een Del af Hovedgaardens Marker udlagdes til de saakaldte Rytterkobler, der indhegnedes og benyttedes til de løsgaaende Rytterheste fra Maj til Oktober. Kun engang imellem kunde det ske, at Bønderne tilsagdes til at pløje saadanne Marker op, hvor Lyngen truede med at tage Overhaand, samt til derefter at tilsaa Markerne paany. Endvidere skulde de besørge Høhøsten, 2668 Læs pr. Regiment, til Rytterhestenes Vinterfoder, fra andre Dele af Hovedgaardernes Marker. Allerede ved Ordningen af 1670 var Rytterbønderne bleven unddraget Ridefogdernes Tilsyn og lagt under militær Jurisdiktion, og noget lignende bibeholdtes ved de senere Ordninger.

At Rytterbøndernes Forhold i alle Henseender var betydelig gunstigere end Proprietærbøndernes, fremgaar af, at fra Egne, hvor hidtidige Ryttergaarde blev solgt til Private, fremkom der Bønner om for Guds Skyld at lade Bønderne forblive under Kronen, medens andre Steder hidtidige Proprietærbønder bønfaaldt om at komme ind under Ryttergodset. Der kan ikke være Tvivl om, at Bønderne i Rytterdistrikterne - i Jylland navnlig i Randers-, Skanderborg- og Koldingegnen - var særlig gunstigt stillede økonomisk og i social Henseende friere end deres Standsfæller paa det private Gods: de har udgjort en privilegeret Klasse, et slags Aristokrati indenfor deres Stand. Og de har selv vidst det og følt det. Dette Forhold fik forøget Betydning, da Stavnsbaandet indførtes 1733. Bogstavelig talt - i Praxis var det nu ikke saa slemt - bandtes Bonden da til det større eller mindre Gods, hvorpaa han havde opholdt sig som Dreng. Paa de store Ryttergodsdistrikter var Stavnsbaandet meget lempeligt, og navnlig var Karlene her uafhængige af Herremænd, Ride- og Ladefogder og disses Forgødtbefindende."

(K. C. Rockstroh's foredrag ved Historisk Samfunds sommermøde 1926 om ryttere og ryttergods på Skanderborgegnen.)

Anetavle

for

Peder Andersen

og

Kirsten Rasmusdatters

børn

Ane 2 Peder Andersen

er født den 12. februar 1807 i Bakbjerg, Them sogn, og han døde den 26. april 1894 i Over Langkær, Them sogn, og blev begravet den 5. marts.

Niels Pedersens hustru fra Thomaskær bar ham til dåben, og faddere var Anders Rasmussen og Jens Jørgensen fra Thomaskær samt Niels Terkelsen og Rasmus Mortensen fra Glarbo.

Peder Andersen blev gift den 9. oktober 1830 i Them med

Ane 3 Kirsten Rasmusdatter

Forlovere ved vielsen var Anders Sørensen og Rasmus Nielsen.

Kirsten Rasmusdatter er født den 5. februar 1807 i Hyttekær, Them sogn, og hun døde den 29. november 1890 i Over Langkær og blev begravet den 8. december.

Hun blev døbt samme dag, som hun fødtes; Niels Sørensens hustru fra Svejbæk bar hende, og faddere var Johan Hansens hustru fra Svejbæk, Anders Christensen, Niels Christensen og Søren Poulsen fra Hytterne.

I 1840 købte Peder Andersen af boet efter afgangne gårdmand Rasmus Laursen gården OverLangkær formedelst 749 rdl. 12 sk. Skødet på gården, som ses indført i Silkeborg Birks skøde- og panteprotokol la, lyder således:

"Vi underskrevne og eneste myndige Arvinger efter afg. Rasmus Laursen af Overlangkjær nemlig Hans Laursen af Overlangkjær, Jacob Sørensen af Alling paa min Hustru Ane Cathr. Laursdatters Vegne og Rasmus Pedersen af Steenhule paa min Hustru Kirsten Laursdatters Vegne tilstaar og hermed vitterliggjør at have solgt, ligesom vi herved sælge, skjøde og aldeles afhænde til Peder Andersen af Bakbjerg det os tilhørende Sted, Overlangkjær kaldet, beliggende i Them Sogn, Skanderborg Amt, med sine underliggende Eiendomme, staaende for Htk. Ager og Eng 2 Skpr. 2 Fjdkr. 2½ Alb. Skovskyld 2 Fjdkr. ½ Alb., samt Konge-, Korn- og Qvægtienden deraf alt for den imellem os mundtlig accorderede Kjøbesumma 749 Rdr. og 12 Sk., siger Syv hundrede fyrge tyve og nii Rigsbankdaler, tolv Skilling Sedler og Tegn, og er det en Selvfølge at den mig Hans Laursen tilhørende Anpart af de solgte Eiendomme som hidtil af mig har været eiet i Fællesskab med fornævnte min afgangne Broder Rasmus Laursen er indbefattet under Handelen. Og da nu Kjøberen Peder Andersen har tilfredsstillet for den fornævnte Kjøbesumma samt derhos forbunden sig til ifølge Contract dags dato at svare mig Hans Laursen aarlig Aftægt saa længe jeg lever, saa skal de foranbestemte Eiendomme herefter tilhøre ham med de samme Rettigheder og Herligheder, Pligter og Byrder, som Hans og Rasmus Laursen iflg. Skiøde af 16 Febr. 1822, tinglæst 10 Aug. 1825, har været samme eiende, hvoraf blandt andet følger, at Kjøberen overtager og forrenter Bankhæftelsen samt de i Eiendommen indestaaende kongelige Penge 50 Rdr. og 84 Skill. Sølv, fri og freelst, for saavidt for enhvers retmæssige Paatale. Til Bekræftelse under vore Hænder i tvende Vidners Overværelse. Skrevet i Overlangkjær

d. 3 Juli 1840.

Hans Laursen
m.f. Pen.

Jacob Sørensen

Rasmus Pedersen
m.f. Pen.

Til Vitterlighed: Rasmus Pedersen Nargetta."

Peder Andersen drev nu Over Langkær (matrikel nr. 28 af Salten) indtil 1871, da han afstod den til Sønnen Rasmus formedelst 600 rdl. samt en aftægtsydelse til ham selv og hustruen. Gårdens hartkorn opgives da til 1 td. 2 skp. 2 alb., gammel skat 2 rdl. og 51 sk., og med anpart i konge-, korn- og kvægtienden.

Aftægtskontrakten, som i forbindelse med gårdens overdragelse oprettedes imellem Peder Andersen og sønnen Rasmus, lyder således:

" Jeg Rasmus Pedersen, som ved Dags Dato er overdragen den min Fader Peder Andersen hidtil tilhørende Gaard, Overlangkjær kaldet, i Salten Skov, Them Sogn, forpligter mig og efterkommende Eiere af denne Eiendom til at yde mine Forældre Peder Andersen og Hustru Kirsten Rasmusdatter forsvarlig Aftægt, saalænge de lever, hvilken Aftægt, nærmere bestemmes saaledes:

1.

Til Bolig for Aftægtsfolkene forbeholdes det nordre Huus's 7 Fag hvoraf de 4 vestligste af mig indrettes til Beboelse efter Aftægtsfolkenes egen Paavisning, hvilken Lejlighed skal forsynes med Loft, Gulv, Skorsteen samt fornøden Døre og Vinduer og iøvrigt sættes i en god og beboelig Stand. De to Fag ved Siden af Beboelsen indrettes til Træskoehuus og forsynes med Vinduer, Dør og Loft, og det sidste Fag til Brændehuus med Dør og Lukke. Denne Lejlighed, der af mig og efterkommende Eiere af Gaarden bliver at vedligeholde saavel indvendig som udvendig, og saavel paa Tag som paa Fag, staar med derover værende Loftsrums til Aftægtsfolkenes udelukkende Brug og Benyttelse, dog har Gaardens Eiere ret til ogsaa at lade en Karl benytte Træskohuset til deri at forfærdige Træsko.

2.

Til fornødent Brug paa deres Aftægt ere mine Forældre berettigede til forinden Fratrædelser at udtage af Gaardens Ind og Udbo 2 Sængesteder med dertil hørende Omhæng, 2 Dyner, 2 Puder, 2 par Blaargarns og 2 par Hørgarnslagner, endvidere et Chatol, en Dragkiste, en 2 Skpr. Kobberkjedel, en mindre Messingkjedel, en 2 Etages Kakkelovn med 2 Komfurindretninger, en 2 Etages Do., af Kjøkkentøi hvad de selv ville, af Linned og Gangklæder, hvad de ved Udflytningen er i Besiddelse af og endelig al Slags Haandværksredskaber af hvad Navn nævnes kand.

3.

Til Livets Ophold leveres Aftægtsfolkene aarlig: 3 Tdr. 2 Skpr. Rug, 1 Td. 2 Skpr. Byg, 1½ Td. Byggryn, ½ Td. Boghvedegryn, 1 Td. Malt og 8 Snese friske Hønsæg, hvilke Ydelser erlægges kvartalsvis og stedse med et Kvartals Præstationer forud. Endvidere leveres Aftægtsfolkene aarlig - alt ligeledes forud - 8 Pd. Talglys, 1 Pd. Humle, 2 Skpr. Kjøkkensalt og 5 Tdr. Kartoffler hver 1 Novbr.; ved Kyndelmisse 4 Lispd. saltet og røget Flæsk, endvidere 8 Pd. Ost og i rede Penge 10 Rdr., med Halvdelen hver 1^{ste} Mai og 1^{ste} Novbr. og endelig maanedlig 1½ Pd. friskkjærnet Smør. For at erholde et bestemt Quantum Mælk er Aftægtsfolkene berettigede til daglig at malke Køerne paa følgende Maade: Naar ikkun een af Gaardens Køer giver Mælk, maa de malke denne hver 3^{die} Gang, men naar to eller

flere giver Mælk, malke de skiftevis en Ko daglig - Stalden rundt. Den Ko eller de Køer, der paa Grund af forestaaende Kælvning ere sene, regnes dog med i Omgangen, og Aftægtsfolkene erholde altsaa ingen Mælk paa de Dage, da det ville være deres Tur at malke samme. Af Ildebrændsel leveres de aarligen 12 Læs á 25 Snese Klyne eller Tørv, der i tør Tilstand hjemføres og indsættes i det fra Aftægtsboligen fraskilte Tørvehuus, senest 29. Sept. hvert Aar. Endelig skal Gaardens Eier levere A. folkene 8 Pd. Riga Hør hver 1^{ste} Novbr. og et Læs Strøsand. Iøvrigt bemærkes at Aftægten skal præsteres med gode, sunde og forsvarlige Varer og stedse med en Leverance forud. Aftægtskornet skal føres til og fra Mølle, hvorhos Aftægtsyderne er pligtig at besørge Aftægtsfolkernes Brygning, Bagning og Vadsk, naar de ikke selv er i Stand dertil, og endvidere skal han naar forlanges, hjemkjøre Træ til 3 Læs Træsko fra Ry Skov. A. folkene skal have fri Ret til Færdsel i Gaardspladsen samt til Afbenyttelse af den deri værende Brønd, til Bryggerset, Bageovnen med dertil hørende Redskaber, saa ofte det er nødvendig for dem, ligeledes have de Ret til at færdes i Mark, Eng, Skov, Hede og Mose, saavel som i Gaardens Have og Udhuse. Til Læggeplads for Tørv og Brænde forbeholdes dem den udenfor Gaardens nordre Side værende Plads ud til Veien.

Af Gaardens Have beholder A. folkene det allerede indhegnede Stykke, som ligger nord for Gaarden, til hvilket Gaardens Eier skal levere fornøden Gjødning - ligesom han i A. folkernes Sygdom og Alderdom er pligtig at dyrke og passe det for dem. Hegnet om bemelte Jordstykke vedligeholdes af Gaardens Eier. Desuden forbeholder A. folkene dem en Trediedeel af den Frugt, der avles paa de i Gaardens Have værende Træer.

Af Gaardens Besætning ere A. folkene berettiget til at udtage 2 Faar og 1 Lam, som Gaardens Eier aarlig om Vinteren skal passe og fodre som sine egne og om Sommeren tillige græsse disses Yngel. Døer Faarene eller noget af disse skal Gaardens Eier i sammes Sted indsætte andre eller et andet ligesaa godt. Aftægtsyderen skal være pligtig til med Heste og Vogn at befordre A. folkene til og fra Sognets Kirke, naar det forlanges, og 2 gange aarlig til Silkeborg eller andetsteds og tilbage igjen, dog maa hver Reise ikke overstige 4 Miile, ligesom ej heller Kjørslen kan forlanges præsteret i den travle Høst - og Saatid.

Gaardens Eier er selv eller ved sit Tyende forpligtet til, naar det forlanges at forrette al Husgjerning for mine Forældre, og skulle de derhos i Sygdoms og Alderdomssvaghed nyde behørig Pleie og Opvartning af Aftægtsyderen, der er forpligtet at hente og hjemføre Læge, naar det maatte forlanges, samt betale Lægehonorar og Medicin, ligesom han endelig efter Aftægtsfolkernes Død skal bekoste og besørge deres anstændige og hæderlige Begravelse efter Egnens Skik og Brug, imod at de i foranstaaende Post 2 nævnte Gjenstande og hvad A. folkene iøvrigt efterlader sig, tilfalde ham, dog undtages herfra Aftægtskonens Gangklæder, hvorover der forbeholdes hende fri Dispositionsret. Naar den ene af A. folkene ved Døden afgaar, bortfalder aarlig 1 Td. 2 Skpr. Rug, 2 Skpr. Byg, 2 Do. Malt, 2 Do. Boghvedegryn, 1 Lpd. Flæsk og 1 Td. Kartoffler, hvorimod alt det øvrige præsteres uforandret indtil den sidstes Død.

4.

Skulle Præstationerne udeblive ved rette Forfaldstid, eller skulle Gaardens Eier præstere samme i slette og uantagelige Varer ere A. folkene berettigede til at fraflytte Gaarden og nyde deres Aftægt andetsteds, ligesom de i saa fald ere berettiget til at medtage de i

2^{den} Post nævnte Ting, som de have reserveret sig til Brug paa deres Aftægt, og ville desuagtet de i nærværende Contract registrerede Naturalpræstationer og Penge ligefuldt være at levere og udbetale til dem paa deres nye Bopæl, dog kun for saavidt dette ikke overstiger 2 Miile fjernet fra Gaarden, i modsat Fald skulle A. folkene paa egen Regning afhente deres Aftægt paa Gaarden. Naar A. folkene flytter bliver der i stedet for Mælk, Ildebrændsel in Natura, Husrum, Have, Kjørsel og Opvarthning at erlægge til A. folkene 50 Rdr., der udbetales med Halvdelen hver 1^{ste} Mai og 1^{ste} Novbr.

Skulle mine Forældre faa i sinde atter at flytte ind i Aftægtsboligen, staar saadant dem frit for til en af de sædvanlige Flyttetider efter et halvt Aars forudgaaende lovligt Varsel, og træder da atter Contracten i alle dens Ord og Puncter i Kraft igien.

5.

Til Vitterlighed for Aftægten giver jeg Rasmus Pedersen herved Prioritet og Panteret næst kongelige Penge 50 Rdr. 84 Skill. og Pantegjæld 600 Rdr. i den mig ifølge Skjøde af Dags Dato, der tinglæses samtidig, hermed tilhørende Gaard Overlangkjær kaldet i Salten Skov, Them Sogn med paastaaende Bygninger og underliggende Jorder Matr. No. 28 i Salten, hvis Skyldsætning tidligere er nævnt.

6.

Denne Contract vedtager jeg Peder Andersen som forbindende for mig og Hustru Kirsten Rasmusdatter i enhver Henseende.

7.

For det stemplede Papirs Skyld ansættes den i foranstaaende Contract betingede Aftægt til en aarlig Værdi af 120 Rdr. der fem Gange sammenlagt udgjør 600 Rdr. Begravelsesomkostninger 50 Rdr., ialt 650 Rdr.

Det bemærkes at paa det solgte hviler Bankhæftelse og kongelige Penge 50 Rdr. og 84 Skill. Til Bekræftelse med begge Contrahenters Underskrifter i Vitterlighedsvidners Overværelse Overlangkjær d. 12^{te} August 1871.

Rasmus Pedersen

Peder Andersen

Til Vitterlighed:

Jens Jensen

Peder Andersen."

(Silkeborg Birks skøde- og panteprotokol 8, folio 246ff)

Peder Andersen og hustru var således kun 64 år gamle, da de gik på aftægt, men Peder Andersen har sandsynligvis fortsat taget del i gårdens drift og desuden tjent en ekstra skilling på fremstilling af træsko. At aftægten for hans vedkommende skulle vare i næsten 23 år, havde dog nok ingen af parterne drømt om, da aftægtskontrakten blev indgået.

Af et skøde, dateret 20. juli 1863, fremgår det, at Peder Andersen da solgte ejendommen matr. nr. 26b i Salten til svigersønnen Jonas Peder Sørensen og dennes bror Enevold Sørensen. Af et testamente, tinglæst 11. januar 1876, fremgår det endvidere, at Jonas Peder Sørensen før sin død var eneejer af ejendommen matr. nr. 26a i Salten, mens han havde afstået sin part i matr. 26b til broderen. Ifølge et dokument, tinglæst d. 30. september 1829, reserverede Peder Andersens fader, Anders Sørensen, sig da jagt- og fiskeretten på de to nævnte matr. numre, som idag udgør en del af stedet Bakbjerg. Konklusionen af alt dette må blive, at Peder Andersen foruden gården Over Langkær også ejede det daværende Bakbjerg, som han må have overtaget efter faderen.

2. GENERATION

Ane 4 Anders Sørensen

der boede i Bakbjerg, Them sogn, er født 1763 i Firgaarde, Dover sogn, og han døde den 14. april 1836 i Bakbjerg og blev begravet den 20. april.

Han blev døbt den 9. oktober 1763, og faddere var Rasmus Pedersen, Niels Sørensen, Søren Christensen, Ole Pedersens hustru, Jacob fra Nygaard, Laurits Knudsens ældste datter fra Bredstrup og Peder Hansens datter.

Anders Sørensen blev gift den 11. marts 1806 i Them med

Ane 5 Maren Terkelsdatter

I kirkebogen ses præsten ved vielsen at have indført følgende: "Anno 1806 d. 11. Marts forlangte Ungkarl Anders Sørensen af Firgaard at indgaae Ægteskab med Enken Maren Terkelsdatter af Thomeseskiær; derimod er intet ulovligt tilstaaer underskrevne Forlovere, Rasmus Mortensen og Niels Terkelsen af Glarboe."

Maren Terkelsdatter var altså ved ægteskabets indgåelse enke, og det vides, at hendes første mand hed Peder Rasmussen Bakbierre, samt at han døde i 1805 og blev begravet den 12. juni, 37 år gammel.

Maren Terkelsdatter, der var fra Alling, er ifølge aldersangivelsen ved hendes død født ca. 1776. Det har imidlertid ikke været muligt at finde hendes dåb i Alling sogns kirkebog, hvorimod hun i folketællingen 1787 for Alling ses opført som Terkel Lauritsens 10-årige datter. Hun døde den 19. oktober 1837 i Bakbjerg og blev begravet den 29. oktober.

Anders Sørensen var ejer af Bakbjerg i Salten skov. Hvor meget ejendommen omfattede, hvornår han erhvervede den, og om han virkelig afstod den til sønnen står ikke ganske klart, da alle tilgængelige kilder vedrørende ejendomsforhold i Them sogn er gennemgået uden resultat.

Imidlertid findes endnu i slægtens eje nogle gamle dokumenter, som fortæller lidt om Anders Sørensen og hans virke:

Af hans "Afskeeds-Pas" fra militærtjenesten, udstedt den 26. april 1799, fremgår det, at han da havde tjent som landrekrut ved Slesviske rytterregiment i 8 år, samt at han var "68 Tommer høj, sort af Øine, bruun af Haar, bred af Skuldre, og stærk af Benn".

I marts 1806 ses han at have fået udstedt følgende skudsmål:

"Foreviseren heraf, min Broder Anders Sørensen, som i nogle Aar til Fornøielse haver tient mig underskrevne og nu i Wiide og Minde qvitterer denne Tieneste, for andetsteds udenfor dette Sogn, at søge sin Lykke og Brød, ville hans hidtil værende Siælesørger Hr. Fæster i Sweistrup, behagentlig meddele ham Skudsmaal hans Saligheds Sag angaaende. Fiirgaarde d. 12^{te} Martii 1806. Søren Sørensen

Ovenmeldte Anders Sørensen har i Dover Sogn ført et kristeligt og anstændigt Liv; Hand var sidste Gang her til Guds Bord kort før sist afvigte Novembr. Maaned. Sveistrup Pgd. d. 13 Martii 1806.

Fæster."

Samtidig hermed udstedte broderen følgende skrivelse:

"Ved Afregning med min Broder Anders Sørensen er jeg undertegnede hans Broder Søren Sørensen, Selveiergaardmand i Fiirgaarde bleven ham skyldig saavel een Deel af hans Tilgodehavende Løn for at tiene mig som for andre os mellemværende Handlinger, ialt den Summa 200 Rdr., hvilke toe Hundrede Rixdaler jeg ham skadesløs indbetaler, naar han samme fordrer.

Fiirgaarde d. 12^{te} Martii 1806. Søren Sørensen."

Den 4. november 1806 ses Anders Sørensen at have udstedt et pantebrev på 200 rdl. til Niels Pedersen i Thomassekjær mod sikkerhed og pant i sit samme dag tilskødede skovstykke samt i huset, Bakbjerg kaldet, beliggende i Salten skov. Der gives endvidere Niels Pedersen pant og sikkerhed i de af Anders Sørensen nyopførte bygninger.

Anders Sørensen synes således, samtidig med at han har tjent hos broderen Søren, at have købt husmandsstedet Bakbjerg og at have opført nye bygninger her. Det fremgår da også af en brandtaksation fra 1803 (altså før Anders Sørensens overtagelse), at ejendommen i Bakbjerg da kun bestod af én længe, som lå i retningen øst-vest, og som var 7½ alen x 10½ alen. Den samlede brandforsikringssum lød på 350 rdl.

Ane 6 Rasmus Hansen (Fick)

der var husmand i Hyttekær, også kaldet Hytterne, Them sogn, er født 1754 i Haarup, Linaa sogn, og han døde den 10. april 1823 i Hyttekær og blev begravet den 16. april.

Han blev døbt den 8. december 1754, men i kirkebogen ses ikke indført faddere ved dåben.

Rasmus Hansen Fick blev gift 1786 i Them med

Ane 7 Mette Christensdatter

Vielsesdatoen har imidlertid ikke kunnet findes, idet den kirkebog for Them sogn, som indeholder vielser for denne periode, mangler.

Mette Christensdatter er født 1762 i Virklund, Them sogn, men hvornår hun døde, vides ikke.

Hun blev døbt den 25. april 1762; Jens Lauritsens hustru fra Virklund bar hende, og faddere var Chr. Christensen, Jacob Thomasen, Chr. Nielsen, Søren Smeds hustru og Karen Rasmusdatter, alle fra Virklund.

3. GENERATION

Ane 8 Søren Sørensen

er født 1719 i Alken, Dover sogn, og han døde den 30. maj 1800 i Firgaarde, Dover sogn, og blev begravet den 6. juni.

Han blev døbt den 10. december 1719, og faddere var Hans Lauritsen, Laur. Pedersen og Ernst Ludvig, alle fra Alken, samt Jens Nielsens datter, Knuds datter fra Bredstrup og Jørgen Raskes pige fra Illerup.

Navnet på Søren Sørensens første hustru kendes ikke, men det vides, at han efter hendes død blev trolovet anden gang den 5. august 1742 og derpå gift den 15. november samme år i Dover kirke med

Ane 9 Maren Rasmusdatter

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de Trolovede Personer at søge Seng sammen, førend de i Kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som et ydre tegn på trolovelsen bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, "thi viise Mestre og Læger skriver, at der ganger en Aare fra Hjertet op til den fjerde Finger".

Maren Rasmusdatter nævnes ved vielsen som værende fra Firgaarde, hvor hun ifølge aldersangivelsen ved hendes død må være født ca. 1720. Det har imidlertid ikke været muligt at finde hendes dåb indført i Dover sogn kirkebog; derimod omtales hun 1738 i skiftet efter rytterbonden Rasmus Knudsen som datter af denne og 17 år gammel. Hun døde den 19. marts 1798 i Firgaarde og blev begravet den 28. marts.

Søren Sørensen blev i 1742 fæster af en halvgård i Firgaarde, som hørte under Skanderborg rytterdistrikt, og i den anledning ses ryttersessionen i Skanderborg at have udstedt følgende fæstebrev til ham:

"Paa hans kongelige Mayestæts voris allernaadigste Arvekonge og Herris Veigne, haver vi sted og fæst, saasom vi og hermed stæder og fæster til Søren Sørensen fra Alken Jens Pedersens for Hannem, formedelst Skrøbelighed afstandne halve Gaard i Fiirgaarde, staar for Hartkorn efter Matriculen 4 Tdr. 2 Skpr. og Skovskylt 1 Fjdrk., hvoraf hand til

Indfæstning betaler 10 Rdr., som hans kongl. Mayestæt allerunderdanigst til Indtægt be-
regnes; Bygningen er 42 Fag Huus, til Besætning 6 Bæster, 5 Kiør, 6 Ungnød og 8 Faar,
Vogn, Ploug og Harve med ald sit Tilbehør som tillige med det behøvende Sædekorn, sted-
se ved Stedet til Inventarium skal forblive og Søren Sørensen med hvis videre i saafald til
sammes Conzervation behøves, er pligtig at tilsvare, Bygningen at forbedre og altid ved-
ligeholde, Auflingen loulig at dørke og drifve, Skatter og Udgifter, som nu paabuden er eller
herefter paabydendes vorder rigtig i rette Tiide og paa sine tilbørlige Steder at erlægge og
clarere, beviser sig hørig og lydig imod alle, ham paa hans kongl. Mayestæts Vegne over
hannem kand have at befahle, zampt retter sig efter Loven og Forordningerne saa maa atter
bemelte Søren Sørensen omrørte halve Gaard med dens rette tilliggende nyde, bruge og i
fæste beholde hands Lifstiid eller saalænge hand foreskrefne i alle Maader efterkommer.
Ryttersessionen i Schanderborg dend 16^{de} Novbr. 1742.

Woyda Folsack."

Søren Sørensen var nu i en periode fæster af nævnte halvgård, hvorpå han - hvornår
vides ikke - af rytterdistriktet købte den til selveje. Imidlertid videredrev han kun gården
indtil sit niogfyrretyvende år, da han - muligvis på grund af sygdom - afstod den til sønnen
Søren og sammen med hustruen gik på aftægt hos denne. En aftægt der skulle vare i henved
30 år.

Den kontrakt, som oprettedes mellem Søren Sørensen og sønnen i forbindelse med
overdragelse af gården, lyder således:

"Underskrevne Søren Sørensen og min Søn Søren Sørensen, begge af Fiirgaarde, ha-
ver med hverandre sluttet og indgaaet følgende Accort og Kiøbecontract saaledes. Min Sø-
ren Sørensens ejende og beboede Gaard i Fiirgaarde, som i Matriculen er ansat for Htk.
4 Tdr. 3 Skpr. og dens Anpart af Skovskylden til ald Byen, afstaar og sælger jeg herved
til min Søn som jeg det med samme Ret ejet og besiddet haver hvormed skal følge ald dette
Aars indavlede Afgrøde af Høe og Korn samt Besætningen i Gaarden af Ind og Udboe af hvad
Navn det end har, hvorimod hand betaler og indfrier den af mig for Gaarden udlovede Kiøbe-
summa, der ialt til siste Viborg Snapsting beløber 408 Rdr. 4 Mk. 8 sk., hvoraf den Deel
af Kiøbesummen 179 Rdr. 2 Mk. 4 Sk. bliver aarlig at forrente til deres Mayestæts Casse
med 4 procento, siden samme er beholden i Godset, de øvrige 229 Rdr. tilforpligtes min
Søn her med denne Contract at betale saasnart samme efter Opsigelse af mine Creditorer
efter mine forskrivninger paa lige saadan en Capital bliver løskyndiget, da af ham afbetales
tilligemed Renten af den fulde Kiøbesum, saaledes og til de Tider mig er paalagt. 2^{det}.
Saaledes som min kiære Fader her har anført at ville ved denne Contract overdrage og
afstaa sin ejende og beboende Gaard her i Fiirgaard til mig hans Søn Søren Sørensen, er-
klærer og forbinder ieeg mig den fra i dag af d. 16 Augusti 1768 at antage med alle af min
Fader anførte Vilkaar og Omstændigheder med betalingen at tilsvare og detzuden til min
Fader og Moder først deres fornøden Huusværelse og andet til deres Livsophold aarlig:
3 Tdr. Rug, 12 Skpr. Byg, 4 Skpr. Gryn, et feed Svin, eller i dets sted 4 Sedlr., og 2
feede Gæs at levere, og han tager her udaf Gaarden een Koe, 5 Faar, som mine Forældre
beholder til deres egen Nytte og Brug og fodres her i Gaarden og græsses lige med mine
egne og naar Koen bliver gammel og utienlig, da tager de en anden herudaf Gaarden og le-
verer den gamle igien, og desuden skal mine Forældre have og nyde af Gaarden 12 Læsser
Tørv og 4 Læsser Træ aarlig; hvilket ørket og bierget skal i rette Tiid hiemføres, saa

udtager de og af Gaarden en Seng m. behøvende Sengeklæder, en Kiste, en Kedøl, en Halvtønde, en Strip og en Ballie, saa og betaler for dem Skatter og Offerpenge, og naar begge mine Forældre ved Døden er afgangne, skal mine levende Søstre Inger Sørensdatter og Maren Sørensdatter begge have og nyde frie Husværelse herved Gaarden deres Lifstiid, tillige og af Gaarden nyde aarlig 1 Td. Rug og 1 Td. Byg, samt og om de den Tiid oplever, ligesom mine Forældre have en Seng med behøvende Sengeklæder af Gaarden paa anførte Maade, uden nogen Betaling, hvilket alt efter nævnte Forældre og Systres Død henfalder og tilhører Gaardens daværende Ejere. Saa skal og mine tvende Brødre Peder Sørensen og Anders Sørensen nyde deres Underholdning her i Gaarden med Føde, Klæde og Skolegang indtil enhver af dem opnaar 16 Aars Alder, og indtil den Tiid udrette hvad de kand til Gaardens Nytte, og skal de og for mig og Arvinger og Efterkommende her paa Gaarden have deres Frihed fra den som deres Fødestaun, forsaavidt Lov og forordninger tillader. Og skulle de imod Formodning blive bunden dertil og bliver beskikket til Deres Mayestæts Tiende som Soldat, da tilbinder ieg mig iligemaade til den af dem eller dem begge at betale naar saa skeer Fyrgetyve Rixdaler, og saa en Kiste til enhver af dem. Og bliver endnu foruden foranførte af mig at efterkomme og udgive til min Søster Giertrud Sørensdatter, naar hendes Brød falder og kommer i Mands Værge, 20 Rdr., Een Sæng og en Eege Kiste, og indtil hun har været til Konfirmation skal hun forsiunes ved Gaarden med fornøden Føde, Klæde og Skoelegang og Sængen med Sængeklæder skal være idet (mindste) af Værdi 20 Rdr.

Denne Contract haver vi til uryggelig Stadfæstelse egenhændig underskrevet og tilformaaet Ole Rasmussen i Simb og Knud Rasmussen i Svejstrup med os til Vitterlighed at underskrive.

Datum Fiirgaarde d. 16 Augustii 1768." (Skanderborg Birks skøde- og panteprotokol 1765-1775, folio 110).

Som det ses af ovenstående aftægtskontrakt, skulle sønnen Søren ikke blot sørge for sine forældre men også for sine søstre Inger og Maren samt for de to brødre Peder og Anders. Disse må dog efterhånden være fraflyttet gården af egen fri vilje, thi i folketællingen 1787 nævnes kun Søren Sørensen og hustruen Maren Rasmusdatter som bosat hos sønnen Søren, der da var gift med en Kirsten Jacobsdatter og havde fire hjemmegående børn.

Ane 10 Terkel Laursen

der var husmand og tækker i Alling, er født 1725 i Flensted, Laasby sogn, og han døde 1793 i Alling og blev begravet den 10. februar.

Han blev båret til dåben af Johanne Jensdatter, medens faddere var Niels Rasmussen, Jens Rasmussen, Rasmus Sørensen, Else Bondis og Anne Frantsdatter.

Terkel Laursen blev troløvet første gang den 6. april 1755 og derpå gift med Karen Sørensdatter fra Alling. Hun døde imidlertid ganske kort efter, og Terkel Laursen blev derpå troløvet anden gang den 20. april 1756 og derefter gift med

Ane 11 Johanne Nielsdatter Juel

Hun er født 1732 i Alling degnebolig, og hun døde den 30. november 1812 i Alling og blev begravet den 4. december.

Ane 12 Hans Johansen Fick

der var fæster af en gård i Haarup, Linaa sogn, er født 1721 i Haarup, og han døde 1759 samme sted og blev begravet den 8. februar.

Hans dåb fandt sted den 16. februar 1721, men i kirkebogen ses ikke indført faddere.

Hans Johansen Fick var gift med

Ane 13 Anne Rasmusdatter

Hun er født ca. 1722, antagelig i Ry sogn, hvis kirkebog dog først begynder 1762, og hun døde 1797 i Haarup og blev begravet den 15. maj. Hun var efter mandens død gift anden gang med gårdbeboer Chr. Hansen i Haarup, med hvem hun havde mindst tre børn.

Den 13. oktober 1752 blev der afholdt skifte i boet efter fæstebunden Rasmus Jensen Høeg og dennes hustru Kirsten Jensdatter i Haarup, som efterlod sig datteren Anne Christine, gift med en Peder Nielsen i Haarup, og datteren Anne Rasmusdatter, 12 år gammel. Til stede på skiftet var bl.a. Hans Johansen Fick, som efter en kontrakt indgået imellem ham og den umyndige datters nærmeste pårørende samt hendes værge nu skulle overtage fæstet på den gård, som Rasmus Jensen Høeg var fradød. Foruden selve gården skulle Hans Johansen Fick endvidere overtage en del af boets besætning og indbo, medens resten skulle bortauktioneres. Det fremgår af skiftet, at besætningen var på tre køer, fem heste, en stud, to kalve, syv geder, to søer, en galt og fem polte, samt at der på loftet befandt sig ti tdr. rug og tre tdr. boghvede. (Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1749-1754, folio 349)

Ane 14 Christen Jensen

der var ryttergårdmand i Virklund, Them sogn, under Skanderborg rytterdistrikt, er født ca. 1721, antagelig i Virklund, og han døde 1802 i Virklund og blev begravet den 23. september.

Det har ikke været muligt at finde ham døbt i Them sogns kirkebog, men derimod ses han konfirmeret den 4. oktober 1739 i en alder af ca. 18 år, hvilket dengang var ret almindelig. Af konfirmationsindførelsen i kirkebogen fremgår det, hvem han var søn af.

Christen Jensen blev trolovet første gang den 14. september 1755 og derpå gift den 30. oktober samme år i Them kirke med Mette Hansdatter. Hun er født 1727 i Virklund som datter af Hans Sørensen, og hun døde 1757 samme sted, idet der da afholdtes skifte efter hende. Hendes død ses imidlertid ikke indført i kirkebogen.

Christen Jensen blev derpå trolovet anden gang den 27. maj 1757 og senere gift med

Ane 15 Anne Cathrine Nielsdatter

Forlovere ved vielsen var Niels Thomasen og Jens Lauritsen fra Virklund.

Anne Cathrine Nielsdatter var ifølge folketællingen 1787 for Virklund født ca. 1725, men hendes dåb er forgæves søgt i kirkebogen, ligesom heller ikke hendes død ses indført her.

Den 28. oktober 1757 blev der afholdt skifte efter Christen Jensens første hustru Mette Hansdatter, som foruden enkemanden efterlod sig sønnen Jens Christensen, der da var et år gammel. Af værdier i boet kan nævnes: to messingkedler, en jerngryde, en ildklemme, en pande, et egetræsbord med åben fod, et fyrretræsskab med låge, en gammel egetræskiste, en halvtønde, to gamle stripper, et krus og et par karter. Den afdødes gangklæder bestod af: en sort kjole, et gråt skørt, et ryesskørt, en hvid "cannifasses" trøje, en rød trøje, to halvklæder, tre "Liin", et par sko, to huer, et par strømper og en lille særk. Endelig kan nævnes gårdens besætning, som kun bestod af en sorthjelmet ko, syv år, og tre får. Boet, som altså var meget fattigt, opgjordes til ialt 15 rdl. 2 mk. 4 sk., og det meddeles nu, at Laurits Henriksen i Them samt Jacob Thomsen i Virklund havde ialt 4 rdl. 4 mk. til gode, medens Maren Jensdatter i Them for pleje af det umyndige barn havde et tilgodehavende på 6 rdl. 5 mk. (Skanderborghus rytterdistrikts skifteprotokol)

4. GENERATION

Ane 16 Søren Sørensen

er født ca. 1680 i Boes, Dover sogn, og han døde 1734 i Alken, Dover sogn, og blev begravet den 8. januar.

Han blev trolovet den 19. juli 1705 og derpå gift den 22. november samme år i Dover kirke med

Ane 17 Karen Olufsdatter

Hun er ifølge aldersangivelsen ved hendes død født omkring den 1. september 1686 i Alken, og hun døde 1751 samme sted og blev begravet den 8. december. Hun var efter Søren Sørensens død gift anden gang med Niels Andersen.

Efter i en periode at have gjort tjeneste som landdragon fik Søren Sørensen den 26. august 1705 fæste på den gård i Alken, som hans tilkommende svigerfader indtil da havde været fæster af. Gården stod til hartkorn 4 tdr. 4 skpr. 2 fjdkr. 1 alb., hvilket hartkorn imidlertid i krigsJORdebogen var blevet reduceret til 3 tdr. 5 skpr. Af bygninger var der 33 fag hus, og besætningen talte seks heste, en stud, tre køer, to ungnød og otte får. I indfæstning skulle Søren Sørensen betale 6 rdl. (Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1702-1715, folio 101)

Den 26. juni 1728 ses Søren Sørensen sammen med de øvrige bymænd i Alken at have fået fæstebrev på kirkejorden til Dover kirke, som stod til hartkorn 2 fjdkr., og hvortil de i indfæstning skulle udrede 1 rdl. 2 mk.

Efter Søren Sørensens død blev der den 11. juni 1734 afholdt skifte i boet mellem enken og børnene Søren, 24 år, Rasmus, 20 år, begge tjenende i København, Christen, 18 år, hjemmeværende, Ole, 16 år, tjenende i København, Søren, 14 år, hjemme på stedet, og Anders, 9 år, samt Maren, gift med Christoffer Rasmussen, gårdmand i Firgaarde, Johanne, 12 år, Anne 10 år, og Anne, 4 år gammel. Enken antog som lavværge Peder Christensen fra Blegind, medens Rasmus Thomasen, skovfoged i Boes, var formynder for de umyndige børn.

Af boets vurdering og registrering fremgår det, hvad Søren Sørensen efterlod sig, hvoraf følgende mere værdifulde effekter kan nævnes: to sølvbægre, et fad, fire tintallerkner, to lysestager, en bryggekedel, to messingkedler og en messinglysestage. Gårdens besætning var på ni heste, otte køer, to stude, fire ungdyr, femten får, ti svin, fire gæs og en gase, og det fremgår endvidere, at Søren Sørensen var biavler og havde fire bistader. Endelig nævnes det, at der på loftet var tre tdr. boghvede og seksten tdr. utærsket korn, medens ni tdr. rug var sået i marken. Boets samlede værdi opgjordes til 255 rdl. 2 mk. 4 sk.

Som tidligere nævnt giftede enken sig nu med Niels Andersen, som overtog fæstet på gården og drev denne indtil 1753, da Søren Sørensens søn Anders blev fæster.

Ane 18 Rasmus Knudsen

er ifølge aldersangivelsen ved hans død født ved indgangen til året 1697 i Firgaarde, Dover sogn, og han døde 1756 samme sted og blev begravet den 2. marts.

Han blev trolovet den 18. september 1718 og derpå gift den 4. november samme år i Mesing kirke med

Ane 19 Margrete Olufsdatter

Hun er født ca. 1694 i Mesing, og hun døde 1738 i Firgaarde og blev begravet den 14. februar.

Rasmus Knudsen overtog den 28. september 1718 efter broderen Søren Knudsen en fæstegård i Firgaarde, som hørte under Skanderborg rytterdistrikt. Gården stod oprindelig til et hartkorn af 4 tdr. 3 skpr., som senere var blevet reduceret til 3 tdr. 5 skpr. Af bygninger var der 32 fag hus, og besætningen var på fire "bæster", en stud, to køer, en ungnød og fem får. I indfæstning betalte Rasmus Knudsen 6 rdl. (Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1715-1728, folio 51)

Den gård, som Rasmus Knudsen hermed blev fæster af, synes i høj grad - i forhold til hartkornet - at have været underforsynet med besætning. Om Rasmus Knudsen senere blev fæster af en større og bedre gård, eller om han blot har forøget besætningen og bygget til, vides ikke. Imidlertid fremgår det af skiftet efter hans hustru i 1738 mellem enkemanden og deres tre børn Olle, 14 år, Knud, 10 år, og Maren, 17 år gammel, at fæstegården da var på 45 fag hus, samt at besætningen bestod af tre heste, tre "mærplage", en gammel hoppe med føl, fire køer, to kvier, en kalv, fire "studungnøde", en lille hvid stud, fjorten får med lam og fire svin.

Af boets mere værdifulde ting kan nævnes: et sølvbæger til 4 rdl., ti sølvknapper til en værdi af 1 rdl. 2 mk., en stor kobberkedel til 9 rdl. 2 mk., en mindre kobberkedel, 4 rdl., en messingkedel, tre tinfade, fem tintallerkner, et egetræsbyggekær og fire høleer samt en egetræshimmelseng med omhæng, 13 rdl. 2 mk., et almindeligt egetræssengested med omhæng, 9 rdl. 2 mk., to "huulsenge", 10 rdl. (incl. sengetøj til hver seng), og en rulle på 40 alen hørlærred til en værdi af 3 rdl. Af klæder efterlod den afdøde sig en sort kjole, to brune kjoler og et brunt skørt. Sluttelig kan nævnes, at der på loftet fandtes fire tdr. rug, fire tdr. byg, fem tdr. boghvede og fem tdr. havre, medens der i haven stod seks bi-stader.

Boets samlede værdi opgjordes til 241 rdl. 3 mk. Gårdens bygninger havde Rasmus Knudsen holdt i god stand, men der krævedes dog et mindre beløb på fire rdl. til reparationer. Endvidere androg ryttergodsets præentioner 122 rdl., og efter at udgifterne var trukket fra, blev der ialt til deling arvingerne imellem 114 rdl. 5 mk. (Rytterdistriktets skifteprotokol 1738-1743, folio 12)

Ane 20 Laurits Jensen

der var husmand i Flensted, Laasby sogn, er født ca. 1671, og han døde 1741 i Flensted og blev begravet den 28. maj.

Det har ikke været muligt at finde Laurits Jensens forældre, ligesom heller ikke navnet på hans hustru kendes. I Skanderborg rytterdistrikts arkiv er ingen dokumenter vedrørende Laurits Jensen, og han ses heller ikke opført i ryttergodsets jordebog fra 1718.

Ane 22 Niels Mikkelsen Juel

der var degn for Alling og Tulstrup sognes menigheder, er født 1698 i Them kro, Them sogn, og han døde den 17. oktober 1758 i Alling.

Han blev døbt den 6. april 1698; Bertel Jensen Worms hustru Kirsten Hagensdatter, som senere blev gift med Niels' far, bar ham, medens faddere var Laurits Hansen, Bertel Jensen Worm, Niels Jensen Feldbereder, præstens hustru og degnens hustru, alle fra Them.

Niels Mikkelsen Juel var gift med

Ane 23 (Else) Knudsdatter

en datter af Knud Lauridsen i Alling, hvor hun fødtes ca. 1705. Hendes død har imidlertid ikke kunnet findes i kirkebogen.

Ane 24 Johan Hansen Fick

der boede i Haarup, Linaa sogn, må være født omkring 1690, og han døde 1755 i Haarup og blev begravet den 19. november.

Hvor han er født, vides ikke, men der hersker ingen tvivl om, at hans fader var rytter Hans Fick i Mollerup.

Johan Hansen Fick blev gift den 24. oktober 1713 i Linaa kirke med

Ane 25 Anne Hansdatter

Hun er født den 2. september 1693 i Haarup, medens det ikke vides, hvornår hun døde, idet dødsindførelsen ikke findes i Linaa sogns kirkebog.

Hun blev døbt den 6. september 1693, og faddere var Jens Sørensen, Peder Jensen og Jens Bødker, alle fra Haarup.

Johan Hansen Fick ses ikke opført i ryttergodsets jordebog fra 1718, hvorfor det må formodes, at han har været indsidder (har boet til leje).

I 1714 indstævnes kromand Jens Hagensen fra Linaa kro for retten angående klager over, at han bl.a. havde solgt større partier øl ud af bagdøren til brug ved bryllupper og lignende. Det første vidne i sagen, Knud Jensen Skomager, vidnede, at der ifølge hans vidende bl.a. var blevet leveret to tdr. øl til Jens Hagensens søstersøn Johan Hansen Fick i Haarup, hvilket antagelig er sket i forbindelse med sidstnævntes bryllup året før.

Ane 28 Jens Eriksen

er født 1698 i Virklund, Them sogn, og han døde 1763 samme sted og blev begravet den 5. juni.

Han blev døbt på Taksigelsesfestens dag (11. februar eller 14. november), og gudmoder var Bertel Jensen Worms hustru fra Them.

Jens Eriksen blev gift den 15. juni 1719 i Them kirke med

Ane 29 Maren Jensdatter

Hun er født 1698 i Virklund, men hendes død har ikke kunnet findes i kirkebogen for Them sogn.

Hun blev døbt den 10. april 1698; Th. Pedersens hustru fra Virklund bar hende, medens Rasmus Sørensen og Søren Rasmussen var faddere.

Jens Eriksen ses i Skanderborg rytterdistrikts krigsjørdebog 1726 opført som fæster af en gård i Virklund sammen med en Christen Thomasen. Gårdens hartkorn var 5 tdr. 5 skpr. 3 fjdkr. 2 alb., og bygningerne, som var noget forfaldne og krævede for 35 rdl. reparation, bestod af 56 fag hus. Gårdens besætning var på otte heste, seks køer, tre ungnød og seksten får, medens den årlige udsæd i jorden var 8 tdr. rug, 1 td. byg, 4 tdr. havre og 3 tdr. boghvede. Af hø avledes der på gården 8 læs godt og 12 læs dårligt hø.

5. GENERATION

Ane 32 Søren Pedersen

er ifølge skiftet efter ham død 1687 i Boes, Dover sogn, hvis kirkebog imidlertid først begynder 1692.

Han var gift med

Ane 33 Anne Rasmusdatter

Hun er født i september 1643, og hun døde 1712 i Boes og blev begravet den 15. november. I kirkebogen har præsten indført følgende: "Anno 1712 d. 15. Novembris som var en Tirsdag blev en gammel Encke af Boes Anne Rasmusdatter begravet, som var hos hendis Søn Anders Sørensen sst., i sit Alders 69 Aar og 2 Maaneder."

Søren Pedersen ses i den matrikel, der kom i 1688, opført som fæster af en gård i Boes, som hørte under rytterdistriktet, og som stod til hartkorn 6 tdr. 6 skpr. 3 fjdkr. og skovskyld 1 skp. 1 alb.

Efter Søren Pedersens død blev der afholdt skifte mellem enken og børnene Peder, 23 år, Rasmus, 20 år, Anders, 13 år, Søren, 8½ år, Christen, 5 år, Maren, 14 år, og Johanne, 12 år gammel. Det fremgår af skiftet, at gårdens besætning var på syv heste, fem køer, en kvie, ti får og seks svin, samt at boets samlede værdi opgjordes til 196 rdl. 3 mk. 4 sk.

Det har ikke været muligt at finde spor angående Anne Rasmusdatters herkomst, medens der derimod ikke hersker tvivl om, at Søren Pedersen var søn af Peder Sørensen i Boes (ane 64). Ifølge datidens navneskik opkaldtes ældste søn så godt som altid efter farfaderen, og Søren Pedersens ældste søn hedder netop Peder Sørensen. Det var iøvrigt dengang mest almindeligt, at fæstet på en gård gik i arv fra far til søn, og Søren Pedersens forgænger i gården var Peder Sørensen.

Ane 34 Ole Andersen

er født ca. 1648, og han døde 1720 og blev begravet palmesøndag, den 24. marts. Ved hans død har præsten i kirkebogen indført følgende: "Anno 1720, Dom. Palmarum d. 24. Martii 1720 blev Olle Andersen, en Huus og Opholdsmand af Alken begravet i sit Alders 72^{de} Aar; Var af Vandheld og Vandlycke falden i Vaade ved Mossøe og drucknet, dog med Øfrighedens Tilladelse schickelig begravet."

Ole Andersen var gift med

Ane 35 Anne Sørensdatter

der døde 1745 som "Opholdskone" i Alken og blev begravet den 21. marts, 83 år gammel.

Ole Andersen ses i matriklen 1688 opført som fæster af den ene halvpartgård af de to Alkengaarde. På den anden gård sidder samtidig hans formodede svigerfader, Søren Ougesen. Ole Andersens part har et opgivet hartkorn på 4 tdr. 4 skpr. 2 fjdkr. og 1 alb. Denne gårdspart ses senere at være blevet overtaget af svigersønnen Søren Sørensen.

Hvem Ole Andersen er søn af, vides ikke, medens Anne Sørensdatter synes at være datter af Søren Ougesen i Alken, der allerede 1667 nævnes som kronbonde på en gård i Alken.

Ane 36 Knud Sørensen

der boede i Firgaarde, Dover sogn, er født ca. 1645 i Firgaarde, og han døde 1720 samme sted og blev begravet den 25. juli.

Han var gift med

Ane 37 (Giertrud) Rasmusdatter

der døde 1738 i Firgaarde og blev begravet den 25. februar, 86 år gammel.

Ane 38 Oluf Pedersen

der var gårdmand i Mesing, er født 1669 i Skanderborg Ladegaard, Skanderup sogn, og han døde 1729 i Mesing og blev begravet den 18. maj, 60 år, 1 måned, 3 uger og nogle få dage gammel.

Han blev gift 3. pinsedag 1690 i Mesing med

Ane 39 Anne Pedersdatter

der ved vielsens indgåelse var enke efter gårdfæster Rasmus Rasmussen i Mesing. Hun er født ca. 1662 i Mesing, og hun døde 1741 samme sted.

Ane 44 Mikkel Nielsen Juel

er født i juni 1665, og han døde den 15. januar 1726 i Them kro og blev begravet den 20. januar.

Han blev gift første gang ca. 1697 i Skanderborg med

Hun er født ca. 1670 i Skanderborg som datter af slotsdegnen, og hun døde ca. 1706 i Them, i hvis sogns kirkebog dødsindførslen imidlertid mangler.

Mikkel Nielsen Juel blev derpå gift anden gang ca. 1707 med Kirsten Hagensdatter, som var enke efter kromand Bertel Jensen Worm i Linaa kro. Hun er født omkring 1670 i Ry mølle som datter af møller Hagen Johansen, og hun døde 1718 i Them kro og blev begravet den 8. april, hvorpå Mikkel Nielsen Juel giftede sig tredje gang med Maren Sørensdatter, der overlevede ham.

Den 18. februar 1699 ses enken efter Mathias Fischer til Lavengaard at have udstedt et pantebrev til Mikkel Nielsen Juel på 200 rdl. Til sikkerhed for beløbet pantsatte hun til Mikkel Nielsen Juel en hende tilhørende gård i Them by, som da beboedes af Søren Jensen og Erik Pedersen (ane 56), og hvoraf der årligt skulle svares 5 skpr. rug, 2 skpr. byg, 1 "haarboepund" smør, 1 brændsvin og i "smaabederi" ialt 1 rdl. 2 mk. 10 sk. Gårdens hartkorn stod til 4 tdr. 6 skpr. 1 fjdkr. 1 alb. Som vitterlighedsvidne ses bl.a. Bertel Jensen Worm, der da var kromand i Linaa, at have skrevet under.

Mikkel Nielsen Juel var fra ihvertfald 1697 kromand i Them. Han ejede det største af byens huse, og her holdt han kro. Det vides om ham, at da der i de sidste år inden reuolutionen faldt en række bøder for ulovlig skovhugst, måtte han af med 200 rdl. I 1721 blev han yderligere ramt, idet der da blev givet kroprivilegium til en ny mand, Jacob Frederiksen Sejl. Mikkel Nielsen Juel har åbenbart intet privilegium haft, for nu blev det ham forbudt at brænde brændevin og at udskænke, skønt han erklærede, at han havde indrettet sit hus til et krohus og intet havde at ernære sig ved i sin alderdom, hvis han ikke måtte sælge øl og brændevin. Han kæmpede som en løve, og skønt han blev overbevist både ved Birkeetinget og Landstinget, hjalp det dog lige meget. Hans kro var blevet en smugkro, men han fortsatte den, og først da han i 1726 havde lukket sine øjne, og Jacob Frederiksen Sejl på auktionen efter ham havde købt brændevinskedelen, ophørte revaliseringen.

Skiftet efter Mikkel Nielsen Juel påbegyndtes den 26. april 1726. Tilstede var foruden enken Maren Sørensdatter børnene af første ægteskab, nemlig sønnen Niels, degn i Alling, datteren Johanne, gift med snedker Søren Jensen, og Paul, skoleholder i Svejstrup. Som lavværge for enken var mødt skovrider Gustavus Pedersen Hagstrøm, som øjensynlig må have været en god bekendt i familien. Om ham kan det iøvrigt nævnes, at han i 1747 dræbte markmanden i Virklund i hidsighed og senere henrettedes for denne forbrydelse. Man sagde endvidere om ham, at han havde dræbt sin første hustru og sine børn og kastet dem i et mosehul, hvilket imidlertid aldrig bevistes.

Af værdier i boet efter Mikkel Nielsen Juel kan nævnes: et spanskrør med sølvknap, to sølvknapper i en vest, en stor kobberbrændevinskedel, der vejede tre lispd., en halvtønde kobberkedel, som vejede 16 pd., to messingkedler, et fyrbækken, tre tinfade, fire tintallerkner, en rødmalet kiste, en fyrretræshimmelseng med egetræsstolper, en tabulet og et fyrretræsskab med låge, lås og nøgle. Af gangklæder efterlod den afdøde sig: en lys klædeskjortel, en grå vadmelskjortel, en hjemmegjort vest og en gammel nathue.

I forbindelse med kroen blev drevet noget landbrug, og det fremgår, at besætningen bestod af en hvid ko, en sort kvie, en hvid "studungnød", en blakket kviekalv, en hvid ung-

nød, en so og to små grise.

Den afdøde havde mindre beløb til gode hos forskellige; således skyldte skovrider Henrik Pedersen Lund i Them ham 3 rdl. 3 mk., Jens Paarup i Pinds mølle skyldte 4 mk., Niels Glarmester i Farre skyldte 5 rdl. 2 mk. for en blakket stud, og Jacob Løgager i Virklund skyldte 3 rdl. 1 mk. for forskellige varer.

Det forholdsvis fattige indbo blev opgjort til 74 rdl. 2 mk. 2 sk., medens selve ejendommen med et stuehus på 19 fag og et udhus på 16 fag af vurderingsmændene takseredes til 65 rdl. 4 mk.

Hele boet blev derefter sat til auktion, som fandt sted den 15. februar 1726, og hvor de bortauktionerede effekter indbragte 167 rdl. 4 mk. 10 sk. Den 26. april samme år mødtes man atter i boet for at foretage skifteslutning. Først fremførtes en opgørelse over de kongelige pretentioner på stedet, som ialt androg 76 rdl. 1 mk. 12 sk., og herefter viste det sig desuden at være anden bortskyldig gæld på ialt 98 rdl. 2 mk. 2 sk. Omkostningerne i forbindelse med skiftets og auktionens afholdelse androg 20 rdl. 2 mk. 12 sk., og det viste sig herefter, at boet havde et underskud på 27 rdl. 2 mk., således at der intet kunne blive til deling arvingerne imellem. (Silkeborg Amts skifteprotokol 1716-1726, folio 463ff)

Hvem Mikkel Nielsen Juel var søn af, har det desværre ikke været muligt at fastslå trods ihærdige undersøgelser.

Ane 46 Knud Lauritsen

er født ca. 1670, og han døde 1751 i Alling og blev begravet den 4. juli.

Han var gift med

Ane 47 Ingeborg Knudsdatter

der døde den 7. oktober 1748 i Alling, 74 år gammel.

Knud Lauritsen ses i rytterdistriktets jordebog 1718 opført som fæster af en gård i Alling, der stod til hartkorn 2 tdr. 1 skp. (gårdens matrikel nr. 5). Bygningerne bestod af 28 fag hus, som var noget forfaldne, idet der krævedes 12 rdl. til reparation. Af besætning på stedet var der tre heste, to køer, to ungnød og syv får, medens udsæden androg 1½ td. rug, 1 td. byg, 1½ td. havre og ½ td. boghvede. På gårdens græsmarker var der kun plads til, at tre heste og fire stude kunne græsse.

Knud Lauritsen og Ingeborg Knudsdatters dåb har ikke kunnet findes, ligesom det heller ikke har været muligt ad andre veje at fastslå deres herkomst.

Ane 48 Hans Fick

betegnes dels som trompeter og dels som rytter. En overgang boede han i Mollerup, hvor han den 24. marts 1702 med sin hustru fik tvillingerne Sidsel og Kirstine. Hvem han er søn af, og hvor han eventuelt er kommet fra, vides ikke.

Imidlertid står det klart, at han må have fået sønnen Johan med en

Ane 49 N.N. Hagensdatter

fra Ry mølle, idet kromanden Jens Hagensen i Linaa kalder Hans Ficks søn Johan for sin søstersøn.

Om Hans Fick var gift med denne Hagensdatter, vides ikke, ligesom det ikke er muligt med sikkerhed kan fastslå, hvad hun hed til fornavn. Man kender tre døtre fra Ry mølle, nemlig Kirsten, Boel og Vibeke Hagensdatter, og af disse tre synes der kun at kunne være tale om Vibeke.

Om Vibeke Hagensdatter fortæller Edv. Egebjerg i sin artikelrække "Linaa Sogn i gamle Dage", at hun engang var for retten på grund af "løs Haand og Mund". Selve anklagen lød på "for øffvede ofverfald Wold och Beskyldninger til Æres forkleinelse med videre". Broderen Jens Hagensen mødte op på tinget på søsterens vegne og søger at fri hende for Tiltale derved, at hun bor i "et rytterhus". Der kan intet Lovmaal udtages mod hende før Regimentskriveren "derved Indvarsles". D.v.s.: hans Tilladelse skal først indhentes. Denne Paastand vil Retten dog ikke godkende, og Sagen kommer for. I denne forklarer Knud Jensen, Mollerup, at Vibeke H. var for kort tid siden i hans Hus og der fortalte, at "hun hafde Nederslagen Anders Jensens hans Kachelofen och advahrede hannem (Knud J.) och at vogte sig for forbem. Anders Jensens hustru, thi hun var fuld af pocher och fransosser (Datidens Navn for Syfilis).

Jens Hagensen søger at redde Søsteren ved at fremføre, "at han icke formodet at hun haffer besigtet (sigtet) eller beskylt Kirsten Sørensdatter (Anders J.s Kone) for nogen smitsom Sygdom, men som det var et Spargament (udspreedt Rygte, Bysnak) at der skulde være noget skarn paa hende, hvoroffer hun befrøgtet sig med sine smaa Børn at Komme i nogen for-tred eller Wider werdighed, hvoroffer hun det for Præsten der sammesteds (Mag. Clemen Poulsen) har til Kiende gifvet I Mening at bemelt Anders J.s hustru derfor vilde gjøre sig fri och om saa var som Præstens Attest eller skriftt forclarer at hun hende (sig) Effer brug haffer ladet besigtige, och om hun i saa maade er fri er det godt for dem begge, och icke paa andre maader saaledes haffer beskylt, formoder derfor at bemelt hans Søster icke bliffuer nogen Dom offergiffuen".

Den korte Mening af denne lange Straale, som det kan være lidt vanskeligt at analysere, er den, at Vibeke H. skal have befordret Rygtet om Kirsten Sørensd., for at hun selv og andre hæderlige Folk kan vogte sig for Smitte.

En hel Del Koner i Mollerup beskikkedes saa som Lægetilsyn. De besigtiger Kirsten, og det Resultat, de kommer til, er, iflg. Forhørene i Tinget dette, at Konen vel har faaet noget ind for sin Helbreds Skyld, men hverken hun eller de "vidste hvorfor" og "Ellers Kunde de lndtet see, at hun haffer nogen Svaghed, som kunde hentydes til Smitsom Siuge".

Da Kirsten Sørensd. saaledes ved de Mollerups Koners sagkyndige Erklæring er rensat for al Mistanke, gaar Retten i Gang med at udfinde, Spargamentets Ophav og Gang. Og denne sidste fører da om ved Navnene Laurids Smed af Laasby, Knud Jensen, Mollerup, Søren Borup, Linaa, Boel Hagensdr. ibid., Niels Jensen, Alling, "tiende hos Præsten sammesteds". Det ser ud til, at det bliver Søren Borup, der kommer til at sidde i Saksen, og Vibeke Hagensdr. opnaar, navnlig ved Jens H.s Hjælp at klare sig ud af Sagen "och derfor blifver fri kiendt".

Ane 50 Hans Sørensen

der boede i Haarup, Linaa sogn, må være født omkring 1650. Det har imidlertid ikke været muligt at finde hans dødsindførsel i kirkebogen og dermed aldersangivelsen.

Han var muligvis gift med Anne Andersdatter, der døde den 21. juni 1710 i Haarup.

Ane 56 Erik Pedersen

er født i juli 1654 i Hjortsballe, Them sogn, og han døde 1717 i Them og blev begravet den 7. november.

Han var gift med

Ane 57 Kirsten Pedersdatter

der døde 1718 i Them og blev begravet den 8. april, 60 år, 9 uger og 4 dage gammel.

Erik Pedersen ses i matriklen 1688 opført som fæster af den ene af Hjortsballe-gaardene, som stod til hartkorn 2 tdr. 3 skpr. 5 fjdkr. 3 alb., og som ejedes af Mathias Fischer på Silkeborg. Senere ses Erik Pedersen imidlertid at være flyttet til Them by, hvor han i 1699 nævnes som fæster af den gård, som Mathias Fischers enke pantsatte til kromanden i Them, Mikkel Nielsen Juel (ane 44).

Det vides igrøvrigt om ægteparret, at de foruden sønnen Jens ihvertfald også havde datteren Mette, som i 1704 blev gift i Them med Henrik Sørensen, fæster af Hjælland skov.

Ane 58 Jens Nielsen

er født ca. 1644, hvor vides ikke, og han døde 1723 i Virklund og blev begravet den 7. marts.

Han blev gift den 20. november 1687 i Them kirke med

Ane 59 Anne Rasmusdatter

Hun er født ca. 1660 i Virklund, men hendes død og begravelse er forgæves søgt i Them sogns kirkebog.

Jens Nielsen ses i matriklen 1688 sammen med Thomas Pedersen opført som fæster af en gård i Virklund, der stod til hartkorn 5 tdr. 6 skpr. 2 fjdkr. 1 alb.

6. GENERATION

Ane 64 Peder Sørensen

der skønmæssigt må være født omkring 1600, ses i jordebogen for Skanderborg slot 1667 opført som fæster af en gård i Boes, Dover sogn, hvoraf han i landgilde skulle svare to ørtug byg, en fjerding smør, to ørtug rug, to ørtug gæsteribyg, et lam, en gås, fire høns, et svin og tyve læs ved.

Ane 72 Søren Andersen

ses i Skanderborg slots jordebog 1667 sammen med Jacob Thomasen opført som fæster af den ene af de fire krongårde i Firgaarde, Dover sogn. De to mænd svarede heraf i årlig landgilde en fjerding smør, to ørtug rug, to ørtug byg, to ørtug gæsteribyg, to ørtug havre, et lam, en gås, fire høns og en foderokse.

Ane 74 Rasmus Sørensen

må være identisk med den i 1673 i Mesing bosatte Rasmus Sørensen, der nævnte år fik skøde på en gård samme sted.

Han var gift med

Ane 75 Maren Poulsdatter

som døde den 17. februar 1703 i Firgaarde, Dover sogn, og blev begravet den 20. februar. Om begravelsen har præsten i kirkebogen skrevet: "Hæderligen begravet i en Folkerig Forsamling, hendis Alder var 76 Aar, nogle Uger og Dage".

Maren Poulsdatter ses i matriklen 1688 opført som fæster og bruger af halvdelen af gård nr. 1 i Firgaarde, medens broderen Niels sad på den anden halvdel. Hele gårdens hartkorn var 8 tdr. 6 skpr.

Det må formodes, at Maren Poulsdatter var datter af den i 1626 i Mesing by bosatte selvejerbonde Poul Bertelsen, men noget fulgyldigt bevis herfor har ikke kunnet fremskaffes.

Ane 76 Peder Jensen

var gårdmand i Skanderborg Ladegaard, Skanderup sogn, hvor han i 1662 nævnes sammen med Rasmus Nielsen og Mouritz Christensen. De tre gårdmænd svarede hver af tolv tdr.

hartkorn. (Skanderup Birks tingbog)

Det vides iøvrigt om Peder Jensen, at han foruden sønnen Oluf, som flyttede til Mesing, også havde sønnen Jens, der 1688 nævnes i Skanderborg Ladegaard, og Niels, som ligeledes boede i Skanderborg Ladegaard og iøvrigt døde 1734.

Ane 78 Peder Rasmussen

som kaldtes "Stoere. Peder Rasmussen i Mesing" er født 1637, og han døde 1712 i Mesing og blev begravet den 4. marts.

Navnet på hans hustru har ikke kunnet findes.

Ane 90 Poul Hansen

der var slotsdegn i Skanderborg, er født omkring 1630. Det formodes, at han var i nær familie med slotspræsten samme sted.

Ane 98 Hagen Johansen

som døde i perioden 1688-1694, var gift med

Ane 99 Sidsel Jensdatter

fra Nykøbing Mors, der endnu levede som enke i 1725 (ifølge skiftet efter hendes kusine Mette Madsdatter i Nykøbing).

Hagen Johansen nævnes første gang i 1664 som fæster af Ry mølle. Det hedder i dette år i rytterdistriktets justitsprotokol om møllen, at bønderne har "formedelst dends Brøstfeldighed udj forleden Krigstiid sig siden der fraholdet oc til andre Møller dennom begiffuer os paa voris Landgilde oc rettighed deraf til største skade og nachdel". Men da nu møllen "igien befindis at vere repareret da skal samptlige de voris undersaatte oc almuffue der omkring boendis ere som Møllen tilforn med deris Korn besøgt haffuer oc i særdeleshed de udj Rye, douffver, Wenge, lasby (Laasby), alling oc Tulstrup sogner."

I Skanderborg slots jordebog 1667 ses Hagen Johansen atter opført som fæster af Ry mølle, hvoraf han til Skanderborg slot årligt skulle udrede 15 ørtug mel samt hvert år opfede 2 af kongelig majestæts stude.

I 1677 købte Hagen Johansen gårdparten af den store gård Overgaard i Linaa sogn. Ved denne lejlighed lod han fire mænd, to fra Linaa og to fra Haarup, syne gården. Man får ved dette syn et indblik i Overgaard og dens huses beliggenhed. Der tales således om den nordre side af stuelængen, som vender ind mod gården, om dennes "udskou" (udskud) både i nord og syd. Der nævnes det nordre og vestre ladehus og "fæhuset" mod øst. Des-

uden fortæller synet os imidlertid også, hvor forfalden gården var på dette tidspunkt. Stuehuset manglede "meldskjel" (skillerum), storstuen havde 18 "brøstfældige" vinduer o. s. v. Også "det lange Gaadehus (gadehus), staaende syden i Byen" var elendigt, og af dets 22 fag var de 13 faldefærdige. Hele reparationen ville koste 148 rigsdaler.

Den resterende del af Overgaard var der flere ejere om, men efterhånden synes Hagen Johansen at have fået købt dem ud, således at han blev enejer.

Af matriklen 1688 fremgår det, hvor stort et foretagende Ry mølle egentlig var:

"Haagen Johansen

Af Maalleverket 15 Tdr. 7 Skpr. 2 Fjdkr.

Af et stæk Jord. 5 Skpr.

Af Moes Eng, 2 Tdr.

Af Fugelsang, 1 Td.

Af Aallefang, agtis ey 2 Tdr. 7 Skpr. 2 Fjdkr.

Schauff (Skov), nu 1 Fjdkr. og 1 Alb.

Nock af noget Jord paa Siem Mark 1 Skp. og 2 Fjdkr.

Af Aallefiskeri ansat udi nye Matricul for 10 Tdr. 5 Skpr. - efter kongel.

Majestæts allernaadigste Resolution af Dato 8 Maij 88. Contribuerer intet."

Som det fremgår af ovenstående, var ålefiskeriet ved Ry mølle vurderet næsten lige så højt som selve møllen. Der hersker da heller ingen tvivl om, at dette fiskeri har indbragt ret store indtægter, og det kan således nævnes, at bruttoindtægten ved salg af ål i midten af 1800-tallet lå på omkring 2000 rigsdaler årligt.

At Hagen Johansen efterhånden blev en særdeles velstående mand, hersker der ingen tvivl om. Da han fæstede Ry mølle af kronen, var krigen med Sverige 1657-1660 netop overstået, og da svenskernes huseren der på egnen var ret voldsom, har sikkert både møllen og hele egnens landbrug været i stærkt forfald, hvorfor det givetvis er lykkedes ham at overtage fæstet på særdeles fordelagtige vilkår. Efterhånden bedredes forholdene imidlertid, og Hagen Johansen har sikkert desuden været en dygtig mand, som har forstået at få pengene til at gro.

Efter Hagen Johansens død videredrev enken både Ry mølle og Overgaard i Linaa. Det må imidlertid have knebet hende noget, for den 11. september 1694 ses hun at have udstedt et pantebrev til sønnen Jens, der da opholdt sig i Aarhus. Pantebrevet lyder på 187 slettedaler, penge som sønnen igennem flere år havde forstråkt hende med til betaling af skatterne af Ry mølle samt af Overgaard. Til sikkerhed for beløbet pantsatte hun Overgaard, der da kun stod til hartkorn 3 tdr. 2 skpr. 2 fjdkr. 2 alb., til sønnen. Dokumentet ses at være blevet medunderskrevet og medbeseglet af hr. Jacob Nielsen Fogh i Dallerup samt af Sidsel Jensdatters lavværge Enevold Rasmussen i Kalbygaard, og det er sket i overværelse af døtrene Boel og Vibeke Hagensdatter. (Viborg Landstings skøde- og panteprotokol nr. 28, folio 461)

Året efter, nemlig den 6. april 1695, overtog den ældste søn Johan Hagensen, som i 1683 var blevet Birkeskriver i Ry Birk samt i 1687 herredsskriver i Hjelmslev herred, fæstet på Ry mølle. Han synes efterhånden at være blevet endnu mere velhavende end faderen og erhvervede sig en hel del ejendomme i egnen omkring Ry og i Skanderborg. I 1728 solgte han således ved en auktion i Skanderborg 3 parter jorder på Alling mark, "den hellig Aands Jord, på Tulstrup Mark med Eng og en Toft ved Tulstrup By, et Hus i Flensted, et

Hus i Alling, et Hus i Addit, et Stykke Eng i Klosterkær paa Herretsholm og en Gaard i Skanderborg." Da han i 1731 døde, efterlod han sig et særdeles velhavende bo, hvori der iøvrigt fandtes både danske, tyske og latinske bøger.

Hans Broder Jens, der som ovenfor nævnt opholdt sig i Aarhus i 1694, overtog kort efter moderens gård, Overgaard i Linaa. Senere må han have solgt gården, for i 1704 købte han Linaa kro, som han drev indtil sin død i 1733. I nogle år boede iøvrigt søsteren Boel hos ham og hjalp til med driften af kroen.

Jens Hagensens måde at drive Linaa kro på gik ikke stille af, og utallige gange nævnes hans navn i justitsprotokollen; således har han flere gange være tiltalt for vold mod nogle af gæsterne i kroen, og en enkelt gang ses hans søster Boel tilmed også at have deltaget i voldshandlingerne. Han synes endvidere at have benyttet enhver lejlighed til at snyde gæsterne, bl.a. ved at skænke for lidt i krusene, og under en sag mod ham fortæller et vidne om hans øl, at "det var ringe maal og ont øll, saa at naar hand stach sin finger i det, Kunde det henge ved fingeren snart en allen over stobet, og det var saa sæigt snart som Horn lim". I de fleste af disse retssager blev Jens Hagensen imidlertid frikendt, bl.a. fordi hans ældre og særdeles lovkyndige broder, Johan Hagensen på Ry mølle, optrådte som hans forsvarer.

Ane 112 Peder Eriksen

der var fæster i Hjortsballe, Them sogn, var gift med

Ane 113 Maren Baltzersdatter

Hun er født ved juletid 1630 i Sejlgaard, Funder sogn, og hun døde 1705 i Them og blev begravet den 21. maj.

Hvornår Peder Eriksen døde, vides ikke, men efter hans død giftede Maren Baltzersdatter sig anden gang med Jens Nielsen i Hjortsballe, der var sandemand, og som sammen med herredsfogden Peder Sørensen efter statsomvæltningen deltog i arvehyldningen 1660 på slotspladsen i København.

Den periode, hvori Peder Eriksen og Rasmus Sørensen (ane 118) levede i, var en urolig og stormfuld tid. Først kastede Torstensson fejden, 1643-1645, sin skygge over egnen, og på Vråds herredsting vidnede Them sognemændene, at deres avling og sæd var blevet både formindsket og forsinket, da de ikke kunne opholde sig hjemme på grund af fjenderne, og derfor ikke havde fået sået nogen vårsæd i 1644, således at de nu kun havde halvdelen af den sæd og avling, som de havde haft før fjendernes indfald.

I 1648 var der mistvækst på egnen på grund af "idelig regn og vandflod", og 9 år efter indtraf så krigen med Sverige, som kastede landet ud i en uoverskuelig ulykke. På de mange ensomme steder i den skovrige egn levede denne tids hændelser videre som sagn, og det fortælles, at folkene fra Virklund, som under krigen måtte flygte for fjenden, var søgt over til Borresø i Borresø, hvortil de var sejlet i deres kar, da de ikke havde både. En nat, medens alle de voksne sov, begyndte børnene at græde, således at svenskerne inde på land

kunne høre dem. En fire fem svenskere roede derover, men da vågnede den troldomskyndige Niels. Han "udgjorde", at svenskernes geværer ikke kunne skyde, og alle kastede sig da over fjenderne og druknede dem.

Da svenskerne fortrak, dukkede de kejserlige brandenburgske og de polske tropper op, og en hel del polakker ankom i januar 1659 til Them sogn, hvor de røvede og plyndrede overalt.

"Ved Skt. Hansdags tide (1660) da stod der 5 kompagnier af Gyldenlevs folk ved Virklund. De opslog, nedtrådte og fordærvede al deres byg, som de havde sået, så aldeles intet deraf blev beholden dem til gavn og bedste".

Af den ældst bevarede tingbog for Vradts herred fra 1660 fremgår det, hvad enhver af kronens bønder da havde af korn og besætning. Af rug havde hver gård i Them sogn en beholdning på imellem $\frac{1}{2}$ og 3 tdr. Af byg var der fra nogle få skæpper til 1 td., medens kreaturerens antal svingede mellem 0 og 5 og hestenes mellem 0 og 2. Også på bygningernes tilstand var der blevet holdt syn, og i Virklund lå to gårde øde, medens i Them to gårde og et gadehus var øde (Asta Paulsens artikel om kromanden i Them Sievert Thomsen og hans slægt).

Ane 118 Rasmus Sørensen

er født omkring 1640, og han døde efter 1701.

Han ses i matriklen 1688 for Silkeborg slots amt sammen med Jens Laursen opført som fæster af en gård i Virklund, der stod til hartkorn 5 tdr. 6 skpr. 2 fjdkr. 2 alb.

Navnet på Rasmus Sørensens hustru kendes ikke.

7. GENERATION

Ane 198 Jens Pedersen

der må være født omkring 1585 var gift med

Ane 199 Bodil Nielsdatter

som var datter af byfogden Niels Poulsen i Nykøbing Mors.

Jens Pedersen var byskriver i Nykøbing, hvor han nævnes første gang den 28. juni 1617 i en sag mod den bortrømte Jens Sørensen Skriver.

Som bekendt holdtes Jylland fra 1627 til 1629 besat af de kejserlige tropper under overkommando af Wallenstein. I Nykøbing fandtes en mand ved navn Anders Jacobsen Bartskeerer, som blev så gode venner med de fjendtlige tropper, at han af dem fik overgivet fuld rådighed over byen, hvilken lejlighed han benyttede til på ulovlig vis at erhverve sig adskillige ejendomme i byen. I nævnte periode havde Jens Pedersen en overgang siddet i byens råd som suppleant, og som sådan var han med til i 1629 at underskrive et skøde, hvorved rådet solgte et stykke jord til Anders Jacobsen Bartskeerer. Senere, nemlig i 1632, mødte Jens Pedersen op på Viborg Landsting, hvor han bestred gyldigheden af dette skøde med den besynderlige motivering, at det bortsolgte jordstykke slet ikke tilhørte byen, men Jens Pedersen selv.

I 1638 ses Jens Pedersen at have boet på Ullerup, og herfra førte han proces med sine bysbørn, fordi de havde sat ham i skat. Han førte talrige vidner på, at han i 20 år og mere havde beklædt embedet som byskriver, og at han i denne tid havde været skattefri. Den skat, som han var blevet pålignet, viste sig imidlertid slet ikke at have noget med hans embedsindtægter at gøre, men refererede sig til hans købmandsskab og borgerlige næring, hvorfor han intet medhold fik, hverken hos bytinget eller landstinget.

Ane 226 Baltzer Pedersen

betalte i regnskabsåret 1621-1622 indfæstning for halvdelen af Sejlgaard i Funder sogn, som hans fader oplod ham.

Han var gift med

Ane 227 N.N. Jørgensdatter

hvis fornavn ikke kendes.

Baltzer Pedersen var således fæster af den ene halvdel af Sejlgaard, som i 1724 blev gjort til hovedgård, medens Anders Thomsen sad på den anden halvdel. Anders Thomsens navn lyser en imøde fra tingbøgernes blade, men om Baltzer Pedersen vides ikke meget.

Det nævnes imidlertid om ham, at han under Torstensson fejden var med til at pågribe en tyv, der havde stjålet en hest og en stud fra ham selv samt adskilligt andet fra andre. Endvidere oplyses det under retssagen i anledning af drabet på hans hustrus broder skovrider Frederik Jørgensen i Abildskov, at Baltzer Pedersen var hos ham sammen med præsten i hans sidste stund.

Omkring 1675 ses Baltzer Pedersen at være blevet afløst på gården af sønnen Frederik, som iøvrigt var gift med Maren Christensdatter, en datter af delefoged Christen Jacobsen i Hagelskær, Ikast sogn.

8. GENERATION

Ane 398 Niels Poulsen

der var byfoged i Nykøbing Mors, er født omkring 1550.

Han nævnes første gang 14. februar 1596 som byfoged, da der fældedes dom i sagen om ejendomsretten til den bortsolgte del af den gamle Helligåndskirkegård.

I 1603 brændte 1/3 af byen, bl.a. Niels Poulsens gård, på hvis loft lå 203 tdr. byg, som var lensmandens landgildekorn.

Ane 452 Peder Andersen

der var fæster af halvdelen af Sejlgaard i Funder sogn, var gift med

Ane 453 Anne Baltzersdatter

der døde i november 1618.

Om ægteparret fortæller Asta Paulsen i sin artikel om kromanden Sievert Thomsen og hans slægt i Them følgende:

"Peder Andersen fik i 1617 et tingsvidne af Hids herredsting om grænsen mellem Funder mark og Sejl mark og i 1620 endnu et tingvidne om det samme. Det var altså ikke ganske klart, hvad der hørte til Sejl, og hvad der hørte til Funder. Til alle tider har den slags uenigheder bragt lidenskaber i kog, nogle kunne gemme på vrede og had livet igennem, hvis de følte sig forudrettede, mens andre ville søge at tage sig selv til rette, hvis domstolene ikke gav dem medhold. En af Fundermændene, Peder Jensen Vognsvend, hans kone, Maren Lauridsdatter, og deres søn, Laurids Pedersen, følte sig forurettede ved tingets afgørelse i 1617. De ønskede hævn, når de ikke kunne få, hvad de anså for deres ret, og de kendte et kraftigt middel, som kunne virkeliggøre deres ønske. Dette middel var trolddom.

Det var Anne Baltzersdatter, de ville til livs, for, som de sagde, "hun har tragtet os efter og skilt os ved vores jord". Da der på den tid var en heks i Kragelund, Anne Simensdatter, kaldet "Engel", sendte de bud til hende.

"Englen" var ikke villig til at hjælpe dem, det oplyste hun siden, da hendes sag kom for landstinget, hun ville ikke være med til at gøre denne dannekvinde noget ondt. Måske var hun også utilfreds med, at de hos Vognsvendens allerede havde modtaget besøg af en mere berygtet troldkvinde, Maren Møs. Maren Lauridsdatter og sønnen Laurids synes heller ikke selv at være uøvede i trolddomskunster. De havde lavet et voksbarn, som blev "kristnet" af Fanden, og de havde fået en gryde på ilden med adskillig djævelskab i, som de lod syde, "indtil de fik råd med hende". Straks fik Anne Baltzersdatter ondt i sine ben. Mens gryden kogte, lod de hente to kander øl i Sejl. Laurids Pedersen drak af øllet og fremsatte imens en gådefuld besværgelse: "Nu skal jeg vist love hende, at så tit jeg blødte mine sko og gik vådskoet til Skanderborg med mine plovjern, så tit skal hun bløde hendes

rumpe i hendes seng, imens hun dør."

Maren Lauridsdatter og sønnen havde også været med i en heksedans ved Sejl. De dansede tre gange aved om gården og spyttede hver gang ind ad porten.

Anne Baltzersdatter døde i november 1618, "blodet løb hende ihjel".

Den ene af heksene, Maren Møs, var da allerede blevet brændt ved Vrads herredsting, angivet af Anne Simensdatter, der vist selv måtte lide samme skæbne. Hvordan det gik Peder Jensen Vognsvend og hans familie, vides ikke."

Ane 454 Jørgen Frederiksen

var fra 1608 skovrider og boede ved gården Abildskov, hvor der var bygget hus til en kongelig skovrider. Hans væsentligste opgave var at holde opsyn med skovene og så vidt muligt begrænse den ulovlige skovhugst samt forfølge vildttyve. Endvidere var jagter hans område, i særdeleshed jagten på ulve. Selv havde han ingen forstlig uddannelse, og under sig havde han skovfogderne, som var udtaget blandt fæstebønderne.

I 1633 overtog hans søn Frederik Jørgensen embedet, som han imidlertid kun bestred i seks år. En dag, da han med nogle ledsagere var på vej mod Tollund kom en af naboerne, Søren Jacobsen, løbende ud imod dem med en fork i hånden. Sørens broder, Thomas, kom til og tog forken fra ham, men nu kom Søren med et draget værge, hvormed han slog efter skovrideren. Søren anden bror, Anders, som nu også var dukket op, holdt broderen lidt tilbage, men slog dog samtidig selv ud efter skovrideren. Frederik Jørgensen tog situationen roligt og spurgte dem, hvorfor de slog på ham. Han bad desuden Thomas og Anders om at holde fast ved Søren, således at han selv og hans ledsagere kunne komme derfra. Men nu gik alt så hurtigt, at vidnerne ikke rigtig kunne følge med i, hvad der foregik. Det forekom dem, at alle tre brødre pludselig gik løs på skovrideren, medens de råbte trusselsord imod ham. Anders havde fået fat i værget, og med dette ramte han Frederik Jørgensen i hånden. De tre brødres søster kom imidlertid til og fik trukket skovrideren bort fra kamppladsen. Desværre fik oprinet imidlertid sørgelige følger, idet Frederik Jørgensen døde af det hug, som han havde fået i hånden. Anders Jacobsen, som havde givet ham hugget, blev ved Viborg Landsting dømt fredløs for manddrab, medens hans to brødre ved Hids herredsting dømtes til fredløshed for meddelagtighed.

Efterkommere

efter

Peder Andersen

og

Kirsten Rasmusdatter

I. Mette Pedersdatter

=====

er født den 2. september 1833 i Over Langkær, Them sogn, og hun døde den 16. januar 1906 i Silkeborg og blev begravet den 23. januar. Hun blev gift den 24. juni 1853 i Them med Jens Peter Andersen. Han er født den 23. januar 1826 i Them sogn som søn af husmand og smed Anders Jensen og hustru Ane Marie Jensdatter, og han døde den 31. maj 1893 i Silkeborg og blev begravet den 7. juni.

Bosat: Søgade 9, Silkeborg.

Jens Peter Andersen arbejdede fra 1842 til 1844 på Silkeborg Vandmølle og var derefter fra 1845 til 1857 smed på Silkeborg Papirfabrik. På anbefaling af dennes indehaver, fabrikant Michael Drewsen, og med kongelig tilladelse af 22. januar 1857 startede han derpå den 5. juni 1857 vogn- og beslagsmedeværksted i Søgade 9, Silkeborg. Dette sted var da ganske ubeboet, og værkstedets grund gravedes ud af en sandbanke. Jens Peter Andersen drev dette værksted indtil sin død i 1893, da det overtoges af sønnen Peter.

I ægteskabet er børnene I. A - I. G.

I. A.

Ane Marie Andersen er født den 16. juni 1854 i Silkeborg, og hun døde den 14. april 1922 og blev begravet i Aarhus. Hun blev gift den 28. november 1877 i Silkeborg med Niels Peter Johansen, der er født den 4. februar 1854 i Silkeborg som søn af skræddermester Johan Thomasen og hustru Andriette Petersen.

Niels Peter Johansen gennemgik fra 1869 til 1872 handelsuddannelse i Aarhus og fik derpå ansættelse i faderens forretning, hvor han virkede indtil 1877. I 1879 begyndte han egen hatte- og buntmagerforretning på Søndergade i Silkeborg, hvilken forretning han drev indtil 1917, da han flyttede til Aarhus som rentier. - Niels Peter Johansen var æresmedlem af Vaabenbrødrene. Han var desuden en overgang medlem af ligningskommissionen i Silkeborg samt af bestyrelsen for Handels- og Landbrugsbanken samme sted.

I ægteskabet er børnene I. A. 1 - I. A. 5.

I. A. 1.

Johanne Andriette Johansen er født den 20. april 1880 i Silkeborg.

Bosat: Søren Møllers Gade 26, Randers.

Johanne Andriette Johansen var modehandlerske i Ebeltoft fra 1902 til 1905 og derpå i Holstebro indtil 1927, da hun ophørte hermed og blev rentier og ejendomsbesidder.

I. A. 2.

Jens Peter Johansen er født den 1. august 1881 i Silkeborg, og han døde den 5. april 1882 samme sted og blev begravet den 10. april.

I. A. 3.

Peter Martinus Johansen er født den 1. oktober 1883 i Silkeborg. Han blev gift den 20. juni 1909 med Dagmar Elenora Marie Jensen, der er født den 26. november 1886 som datter af murer, senere ejendomsmægler Niels Morten Jensen og hustru Ane Dorthea Elenora Mortensen.

Bosat: Silkeborg.

Peter Johansen gennemgik fra 1897 til 1902 kolonialuddannelse hos farbroderen, købmand Frederik Johansen i Silkeborg. I 3 år var han kommis hos morbroderen Anders Michael i Lemming, og i 1906 begyndte han derpå egen købmandsforretning på hjørnet af Odensegade og Skt. Paulsplads i Aarhus. Han drev denne indtil 1910, da han blev købmand i Sønder Kongerslev.

I ægteskabet er adoptivdatteren I. A. 3. a.

I. A. 3. a. Edith Johansen er født den 2. oktober 1917.

I. A. 4.

Niels Valdemar Johansen er født den 10. juni 1886 i Silkeborg, og han døde den 16. oktober 1946 i Aarhus. Han blev gift den 10. maj 1908 med Ellen Teodora Mariane Magdalene Berg Stenholt. Hun er født den 16. januar 1888 som datter af bogholder og kasserer i Silkeborg Niels Petersen Stenholt og hustru Helga Kathrine Berg, og hun døde den 25. marts 1968 i Aarhus.

Bosat: Irisvej 21, Aarhus C.

Niels Valdemar Johansen blev uddannet i faderens hatte- og buntmagerforretning i Silkeborg og læste desuden en tid ved handelshøjskolen i Aarhus. Fra 1900 til 1901 havde han ansættelse hos grosserer P. Petersen i Lemvig, og efter i nogle år at have arbejdet ved firmaet Werner, Aarhus, på De forenede Mejeriers kontor, ligeledes Aarhus, samt i faderens forretning startede han i 1907 på Ryesgade i Aarhus egen hatteforretning, som han drev indtil sin død.

I ægteskabet er børnene I. A. 4. a. - I. A. 4. d.

I. A. 4. a.

Hugo Valdemar Johansen er født den 30. marts 1909 i Aarhus.

Bosat: Irisvej 21, Aarhus C.

Hugo Valdemar Johansen gik i skole i Aarhus, hvor han i 1927 bestod studentereksamen. I 2 år opholdt han sig i København, og da faderen derpå i 1929 startede en filial i Silkeborg, virkede han som bestyrer af denne indtil 1933, da den afhændedes. Han aftjente nu sin værnepligt i Fredericia, hvorefter han arbejdede i faderens forretning i Aarhus, fra 1946 som bestyrer for moderen. I 1957 overtog han forretningen, som han siden har drevet.

I. A. 4. b.

Niels Otto Johansen er født den 14. august 1915 i Aarhus.

I. A. 4. c.

Asta Ellen Johansen er født den 4. februar 1920 i Aarhus. Hun blev gift i 1945 med Tage Sørensen, men ægteskabet ophævedes atter i 1952.

Bosat: Irisvej 21, Aarhus C.

Asta Ellen Johansen gik i skole i Aarhus, hvor hun i 1936 tog realeksamen. Hun var derefter indtil giftermålet beskæftiget hjemme hos forældrene samt i faderens forretning, afbrudt af et husholdningsskoleophold.

I. A. 4. c. 1) Inge Sørensen er født den 4. august 1947 i Aarhus.

I. A. 4. c. 2) Leif Sørensen er født den 18. juli 1949 i Aarhus.

I. A. 4. d.

Jens Peter Johansen er født den 4. februar 1920 i Aarhus. Han blev gift den 22. marts 1952 i Aarhus med Ellen Margrethe Conrad, der er født den 22. februar 1918 i Aarhus som datter af drejer Richard Oscar Max Conrad og hustru Karen Marie Christensen.

Bosat: Provst Balles Vej 10, Aarhus N.

Jens Peter Johansen tog realeksamen i Aarhus i 1936 og fik derefter ansættelse ved Post- og Telegrafvæsenet, hvor han siden ca. 1965 har været overkontrollør. Sin værnepligt aftjente han under krigen som C. B. U. er.

Ellen Margrethe Conrad gik i skole i Aarhus, hvor hun tog realeksamen. Hun var derefter kontorassistent ved Post- og Telegrafvæsenet indtil giftermålet.

I. A. 4. d. 1) Niels Johansen er født den 5. oktober 1952 i Aarhus.

I. A. 4. d. 2) Mogens Johansen er født den 15. december 1954 i Aarhus.

I. A. 5.

Jens Viggo Johansen er født den 27. marts 1890 i Silkeborg. Han blev gift den 21. april 1912 med Elvira Jensine Faarup, der er født den 4. oktober 1890 som datter af smedemester i Hobro Mads Niels Nielsen Faarup og hustru Hansine Caroline Andersen.

Jens Viggo Johansen gennemgik fra 1904 til 1908 kolonialuddannelse hos købmand Valeur Nielsen i Silkeborg. I et år var han kommis hos købmand Jeppesen i Horsens, og efter i 2 år at have været forretningsbestyrer i firmaet N. V. Johansen, Hobro, begyndte han i 1912 egen købmandsforretning på Hans Brogesgade i Aarhus.

I ægteskabet er ingen børn.

I. B.

Peter Andersen er født den 7. februar 1857 i Silkeborg, og han døde den 13. december 1930 samme sted. Han blev gift den 5. juni 1885 i Silkeborg med Magdalene Kirstine Nullemann. Hun er født den 27. juni 1863 i Skanderborg som datter af avlsbruger, senere arbejdsmand Peter Berg Nullemann og hustru Ane Margrethe Pedersen, og hun døde den 11. maj 1953 i Silkeborg.

Bosat: Søgade 9, Silkeborg.

Peter Andersen udlærtes som vogn- og beslagsmed og overtog derpå i 1893 faderens smedeforretning i Søgade, som han drev indtil sin død. Det fortælles om ham, at smedearbejdet gennem hele livet var både hans levebrød og hobby. Han var umådelig flittig og satte en ære i at levere første klasses håndværk.

Magdalene Kirstine Nullemann blev som barn opdraget hos faderens forældre Mogens Peter Matthias Nullemann og hustru Chathrine Magdalene Berg i Illerup Møllebro, i nærheden af Skanderborg. Efter konfirmationen arbejdede hun i huset hos disse og fulgte med dem, da de som ældre flyttede til Silkeborg, hvor de erhvervede huset Søgade nr. 7, naboejendommen til smedeværkstedet. Efter Peter Andersens død videredrev Magdalene Kirstine Nullemann, der sad i uskiftet bo, værkstedet indtil sin død, hjulpet af sønnerne Anton, der døde i 1938, og Aage.

I ægteskabet er børnene I. B. 1. - I. B. 7.

I. B. 1.

Jens Peter Nullemann, der ca. 1910 fik navneændring fra Jens Peter Andersen til Jens Peter Nullemann-Andersen og derpå i december 1956 tog navneændring til Jens Peter Nullemann, er født den 5. december 1886 i Silkeborg. Han blev gift den 10. maj 1910 i Skt. Knuds kirke, Odense, med Clara Johanne Jespersen. Hun er født den 12. august 1886 på Skanderborg Mark som datter af mejerist, senere fotograf Waldemar Eugen Liisberg og Laura Nicoline Jespersen, og hun døde den 5. maj 1953 i Hedensted.

Bosat: Hedensted.

Jens Peter Nullemann udlærtes i 1905 som fotograf i Silkeborg. I et års tid var han medhjælper hos fotograf F. Fischer i Aarhus, og efter at have været bestyrer af fotograf Frederikke Federspiels filialatelier i Aalborg i 1 år var han medhjælper hos fotograf Richard Waarsø i Hillerød, ligeledes i et år. I februar 1909 begyndte han som selvstændig fotograf med eget atelier i "Priorgaarden", Vestergade 1 i Odense, hvor han virkede indtil efteråret 1950, da han flyttede til Hedensted. Her virkede han som selvstændig i Bredgade 12 indtil december 1962. Han har siden januar 1963 været bosiddende på Hedensted plejehjem. - Jens Peter Nullemann var fra 1918 til 1925 ivrig sejlsportsmand og bestod i 1923 yachtskippereksamen. Han deltog i flere kapsejladser og erhvervede adskillige præmier. I perioden 1919-1925 var han medlem af bestyrelsen for Odense Sejlklub, fra 1923 som formand.

Clara Johanne Jespersen, hvis forældre ikke indgik ægteskab, opvoksede helt fra sin spæde alder som plejebarn hos husmand på Skanderborg Mark Rasmus Hansen og hustru Kristiane Jørgensen. Hun lærte efter konfirmationen husgerning og arbejdede først

som husassistent i private hjem, hvorefter hun fra 1905 var stuepige et år på KFUM i Horsens, et år på KFUM i Esbjerg og et på Hillerød Missionshotel.

I ægteskabet er børnene I. B. 1. a. - I. B. 1. b.

I. B. 1. a.

Aksel Heiden Nullemann, der i december 1956 fik navneændring fra Aksel Heiden Nullemann-Andersen, er født den 13. januar 1913 i Vor Frue sogn, Odense. Han blev gift den 5. juni 1937 i Vissenbjerg med Inger Marie Rasmussen, der er født den 14. september 1914 i Orte som datter af cykelhandler Knud Christian Rasmussen og hustru Laura Marie Andersen.

Bosat: Kastanie Alle 10, Kolding.

Aksel Heiden Nullemann tog i 1929 realeksamen fra Mulernes Legatskole i Odense og dimitteredes i 1936 som lærer fra Odense Seminarium. I et år var han nu vikar ved Bogense Børgerskole, i 1937 tog han sløjdlærereksamen fra Dansk Sløjdlærerskole, og samme år fik han ansættelse på Aarhus kommunale skolevæsen, hvor han virkede indtil 1954. I 1941 blev han student fra Aarhus akademi, i 1944 tog han faglærereksamen i historie, og i 1953 dimitteredes han som mag. art. i historie fra Aarhus universitet. Samtidig hermed virkede han som timelærer ved Aarhus Seminarium 1947-1954 samt ved Aarhus Aftenseminarium (Marselisborg Seminarium) 1952-1954. I 1954 fik han ansættelse som adjunkt ved Kolding gymnasium, hvor han siden har virket, samtidig med at han fra 1955 til 1961 var timelærer ved Kolding Seminarium. I 1960 udnævntes han til lektor, og i 1963 oprykkedes han i 26. lønningsklasse. - Aksel Heiden Nullemann var sekretær for lærerrådet ved Ny Munkegades skole 1945-1954 samt næstformand for lærerrådet ved Aarhus Aftenseminarium 1952-1954. Han har endvidere været medlem af bestyrelsen for Foreningen af Gymnasie- og Seminarielærere i Historie 1957-1967, fra 1963 som formand. Siden 1957 har han været kasserer for Kolding højere Almenskoles venner. - Aksel Heiden Nullemanns litterære virksomhed omfatter: Ny Munkegades Skole, forhen Den højere Borger- Drengeskole 1847-1947 (1947), Den danske Folkeskolelærerstands Organisations- og Lønningsforhold 1870-1908 (1956), Kolding Studenter 1885-1934 (sammen med Karen Margrethe Carstens, 1957), Kilder til dansk Udenrigs- og Forsvarspolitik 1870-1914 (1961), Schulen und Unterricht in Dänemark (1963), Schools and Education in Denmark (1964) og Den danske Skoles Historie (1966).

Inger Marie Rasmussen arbejdede fra 1928 som husassistent i forskellige private hjem. Fra 1934 til 1935 gennemgik hun kursus på Husassistenternes Fagskole, København, og efter i et år at have været dels medhjælper og dels leder af køkkenet på Thorslunde Fredeshjem blev hun elev på Rønne præliminærkursus, hvorfra hun i 1938 bestod almindelig forberedelseseksamen. Fra 1949 til 1950 gennemgik hun et 5 måneders dagkursus for systueledere og dameskræddere, hvorefter hun i nogle år underviste i håndarbejde og kjolesyning på aftenkurser i Aarhus samt i Kolding.

I. B. 1. a. 1) Thorleik Amdi Nullemann er født den 31. juli 1950 i Aarhus.

I. B. 1. b.

Reinhold Nellemann, der i december 1956 fik navneændring fra Reinhold Nellemann-Andersen, er født den 6. januar 1916 i Odense, og han døde den 22. april 1957 på Terndrup sygehus. Han blev gift første gang den 10. januar 1937 i Odense med Else Larsen. Hun er født den 6. september 1913 i Odense som datter af maskinmester Lars Larsen og hustru Anna Kirstine Johanne Marie Pedersen, og hun døde den 8. august 1952 på Odense sygehus. Ægteskabet var i mellemtiden blevet ophævet (ca. 1944), og Reinhold Nellemann giftede sig derpå anden gang den 6. april 1946 i Hobro med Grethe Therkildsen, der er født den 16. marts 1923 som datter af gårdejer og bankdirektør i Aalestrup Søren Therkildsen og hustru Jenssine Nielsen.

Bosat: Hadsund.

Reinhold Nellemann blev fra 1930 til 1933 uddannet som fotograf i faderens forretning. I et år havde han nu ansættelse i W. H. Andersens "Foto Magasinet", Odense, og efter at have gennemgået kursus på Dansk fotografisk Forenings Fagskole i København var han i et år ansat i H. Hansens Søns fotografiske handelshus i Odense. I 1936 blev han selvstændig fotograf med eget atelier, først i Særslev på Fyn, og derefter 1937-1938 i Helligkorsgade 16, Kolding, 1938-1945 i Langgade 6, Kerteminde, 1945-46 på Skibhusvej 88, Odense, og 1946-1952 i Aalestrup. Han flyttede derpå til Hadsund, hvor han i Storegade 39 drev selvstændig forretning indtil sin død.

Else Larsen arbejdede før giftermålet som damefrisør i O. Achdams frisørsalon, Fyens føvsamlingshus i Odense. Hun blev efter ægteskabets ophævelse gift anden gang i april 1946 med Knud Kroløkke, med hvem hun fik datteren Inga Evelyn, født 1946. Dette ægteskab ophævedes imidlertid også.

I Reinhold Nellemanns to ægteskaber er børnene I. B. 1. b. 1)-I. B. 1. b. 4)

I. B. 1. b. 1)

Preben Reinhold Nellemann-Andersen er født den 13. januar 1938 i Kolding. Han blev gift den 8. november 1958 i Stege med Bodil Kamma Larsen, der er født den 24. oktober 1938 som datter af montør Niels Krestian Theodor Larsen og hustru Maren Stine Frederikke Petra Larsen.

Bosat: Aalekistevej 56, Vanløse.

Preben Reinhold Nellemann-Andersen har bl. a. arbejdet som gartner i Blommenslyst, Glamsbjerg, Lem ved Skive og Helsingør. Siden 1967 har han arbejdet for Bahea Ventilation, København.

Bodil Kamma Larsen udlærtes som damefrisør i Grethe Rasmussens salon, Stege, og havde ved giftermålet ansættelse i Kirsten Dams salon, Virum.

I. B. 1. b. 1). a) Torben Nellemann-Andersen er født den 19. april 1959.

I. B. 1. b. 1). b) Marianne Nellemann-Andersen er født den 6. november 1961.

I. B. 1. b. 1). c) Henrik Nellemann-Andersen er født den 12. februar 1965.

I. B. 1. b. 2)

Bjarne Nellemann-Andersen er født den 23. juni 1941 i Kerteminde, og han døde den 21. november 1967 i Portland, Oregon i USA; hans urne er bisat i urnehallen på kirkegården i Søndermarken.

Bjarne Nellemann-Andersen tog realeksamen fra Ringe kost- og realskole i 1959. Senere rejste han til USA, hvor han en overgang gjorde tjeneste i U.S. Air Force. Nogen tid før sin død havde han påbegyndt et studium til læge.

I. B. 1. b. 3)

Leif Nellemann er født den 8. januar 1948 i Farsø sogn.

Bosat: Thorsgade 24, Herning.

Leif Nellemann studerede i USA 1965-1966 og tog i 1968 studentereksamen i Herning. Han blev derefter indkaldt til militærtjeneste.

I. B. 1. b. 4)

Ole Nellemann er født den 26. marts 1952 i Ø. Bølle.

Han er i mekanikerlære.

I. B. 2.

Ane Mette Margrete Nellemann Andersen er født den 15. april 1888 i Silkeborg, og hun døde den 1. maj samme år.

I. B. 3.

Hertha Mette Nellemann Andersen er født den 16. september 1891 i Silkeborg.

Bosat: Søgade 9, Silkeborg.

Hertha Mette Nellemann Andersen har så godt som hele sit liv boet i forældrenes hjem i Søgade og holdt hus her. Ved moderens død i 1953 blev hun sammen med broderen Aage indehaver af smedevirksomheden med tilhørende ejendomme, og efter broderens død i 1965 skænkede hun Silkeborg Museum smedeessen samt en stor del af det gamle værktøj fra smedjen.

I. B. 4.

Anton Nellemann Andersen er født den 4. april 1895 i Silkeborg, og han døde den 11. juni 1938 samme sted. Han blev gift den 9. december 1922 med Helga Mine Sørensen, der er født den 6. juli 1899 som datter af mælkehandler i Silkeborg Søren Sørensen og hustru Johanne Sofie Johansen.

Anton Nellemann Andersen blev udlært som smed på faderens værksted og arbejdede derefter som svend her indtil faderens død i 1930, hvorefter han sammen med sin broder Aage for moderen videredrev værkstedet indtil sin død.

I ægteskabet er sønnen I. B. 4. a.

I. B. 4. a.

Ejvind Nellemann Andersen er født den 22. december 1927 i Silkeborg. Han blev gift den 18. marts 1950 med Kamma Winther Christensen, der er født den 3. maj 1929 i Silkeborg som datter af tømrer Hans Alfred Winther Christensen og hustru Mette Mary Kjeldgaard Christiansen.

Ejvind Nellemann Andersen udlærtes som maskinarbejder på virksomheden Dansk Automobil Byggeri, Silkeborg, som senere ændrede navn til Leyland. Han har bortset fra en kort periode efter sin læretid været maskinarbejder her.

I. B. 4. a. 1)

Kirsten Nellemann Andersen er født den 31. januar 1951.

Hun er i lære som ekspeditrice.

I. B. 4. a. 2)

Karin Nellemann Andersen er født den 22. november 1958.

I. B. 5.

Aage Nellemann Andersen er født den 7. august 1899 i Silkeborg, og han døde den 29. januar 1965 samme sted.

Aage Nellemann Andersen udlærtes som smed på faderens værksted og arbejdede som svend her indtil faderens død i 1930, hvorefter han videredrev forretningen for moderen (indtil 1938 sammen med broderen Anton). Ved moderens død i 1953 overtog han sammen med søsteren Hertha forretningen med tilhørende bygninger. I begyndelsen af 60'erne måtte han imidlertid på grund af tiltagende svagelighed holde op med at arbejde, hvilket samtidig betød vogn- og beslagsmedeværkstedets ophør som forretningsvirksomhed.

I. B. 6.

Ajax Nellemann Andersen er født den 4. august 1902 i Silkeborg. Han blev gift den 14. juli 1929 i Them med Mette Marie Mikkelsen, der er født den 29. november 1901 i Nergaard, Them sogn, som datter af gårdejer Laurs Mikkelsen og hustru Kristine Kristiansen.

Bosat: Uglsøvej 1, Marienlyst, Virklund pr. Silkeborg.

Ajax Nellemann Andersen gik i skole i Silkeborg. Han lærte landbruget, afbrudt af militærtjeneste i Slagelse 1922, og købte i 1928 en gård på 35 tdr. land i Them. I 1935 solgte han gården og flyttede til sin nuværende adresse.

Mette Marie Mikkelsen gik i skole i Salten. Hun havde efter skolegangen plads som husassistent og var sommeren 1920 elev på Serslev højskole.

I ægteskabet er børnene I. B. 6. a. - I. B. 6. d.

I. B. 6. a.

Laurs Peter Nellemann Andersen er født den 12. maj 1930 i Them. Han er gift med Anna Lise Sørensen, med hvem han har 3 børn.

Bosat: Hjejlevej 5, Silkeborg.

Laurs Peter Nellemann er beskæftiget som chauffør.

I. B. 6. b.

Bent Nellemann Andersen er født den 27. april 1932 i Rodelund, Them sogn. Han blev gift den 7. maj 1955 i Voel med Grethe Paulsen, der er født den 14. januar 1934 i Millinge, Svanninge sogn, som datter af papirarbejder Jens Paulsen og hustru Ingeborg Johanne Marie Nielsen.

Bosat: Særslev.

Bent Nellemann Andersen gik i skole i Virklund samt i Silkeborg. Han stod derpå i lære som gartner hos bl. a. Frydenslund blomster i Silkeborg og udlærtes i 1950. Fra 1952 til 1953 aftjente han sin værnepligt i Haderslev, og i 1964 købte han eget gartneri i Særslev, som han siden har drevet.

Grethe Paulsen gik i skole i Silkeborg. Hun stod i koloniallære i Søndergades Kaffehandel, Silkeborg, og efter i 1953 at være blevet udlært arbejdede hun ved faget indtil giftermålet.

I. B. 6. b. 1) Helle Nellemann Andersen er født den 10. juni 1958 i Odense.

I. B. 6. b. 2) Hanne Nellemann Andersen er født den 16. marts 1960 i Søhus, Næsbyhoved-Broby sogn.

I. B. 6. c.

Knud Gerhardt Nellemann Andersen er født den 23. november 1934 i Rodelund, Them sogn. Han blev gift den 9. oktober 1960 i Assens med Margit Due Jensen, der er født den 9. februar 1932 i Viesø, Turup sogn, som datter af arbejdsmand Tago Due Jensen og hustru Anna Andersen.

Bosat: Ny Vestergade 17, Odense.

Knud Gerhardt Nellemann Andersen gik i skole i Silkeborg. Han udlærtes i 1953 som kommis hos købmand Andersen, Silkeborg, og virkede derefter bl. a. 12 år som førstemand i Ballebro brugsforening. Han er nu bestyrer af en Rekord-Rens-forretning i Odense.

Margit Due Jensen gik i skole i Turup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

I. B. 6. c. 1) Gitte Nellemann Andersen er født den 30. december 1961 i Assens.

I. B. 6. c. 2) Metta Nellemann Andersen er født den 15. november 1965 i Odense.

I. B. 6. d.

Anton Nellemann Andersen er født den 23. januar 1939 i Virklund, Them sogn. Han blev gift den 12. august 1961 i Randers med Inga Christensen, der er født den 28. oktober 1939 i Halling som datter af arbejdsmand Peter Christensen og hustru Ellen Margrethe Krogh.

Bosat: Anlægsvej 3, Ulstrup.

Anton Nellemann Andersen gik i skole i Virklund samt i Silkeborg. Han udlærtes i 1956 hos Yding Andersen, Silkeborg, og efter fra 1958 til 1959 at have aftjent sin værnepligt var han kommis flere forskellige steder samt en tid kontorassistent på Mejeriernes Forlag. Han har nu ansættelse som kontorassistent hos A/S Ferm, Ulstrup.

Inga Christensen gik i skole i Mejlbj og var desuden elev på Egå efterskole. I 1959 var hun i 1 år på tilskærerskole i Aarhus, hvorefter hun i 1½ år virkede som syerske hos Chr. Juncher A/S, Randers. Hun er nu hjemmesyerske.

I. B. 6. d. 1) Carsten Nellemann Andersen er født den 2. februar 1962 i Randers.

I. B. 6. d. 2) Lone Nellemann Andersen er født den 14. februar 1964 i Randers.

I. B. 7.

Frode Nellemann Andersen er født den 12. marts 1905 i Silkeborg. Han blev gift den 2. oktober 1934 med Gudrun Larsa Sørensen, der er født den 12. maj 1908 som datter af bager i Hesselager, senere isolatør i Nyborg Hans Christian Sørensen og hustru Thyra Margrete Rasmussen.

Bosat: Søgade 9, Silkeborg.

Frode Nellemann Andersen stod fra 1921 til 1925 i lære som frisør hos barbermester Liisberg på Skoletorvet i Silkeborg og arbejdede derefter som svend hos barbermester O. Sørensen, Silkeborg, indtil maj 1927, da han startede egen salon i Søndergade, Silkeborg, som han drev indtil 1960.

Gudrun Larsa Sørensen har efter giftermålet i en længere årrække drevet systue i Søgade 9.

I ægteskabet er datteren I. B. 7. a.

I. B. 7. a.

Inger Nellemann Andersen er født den 4. januar 1941 i Silkeborg. Hun blev gift den 25. september 1960 i Alling med Poul Sørensen, der er født den 2. februar 1936 i København som søn af lærer Poul Sørensen.

Bosat: Johs. Ewaldsvej 8, Skive.

Inger Nellemann Andersen tog realeksamen i Silkeborg i 1957 og læste derefter ved Skive Seminarium. Hun er nu lærerinde ved Østre Skole i Skive.

Poul Sørensen tog studentereksamen fra Th. Langs Skole i Silkeborg og læste derpå til lærer ved Silkeborg Seminarium. Han har nu ansættelse på Nordre Skole i Skive.

I. C.

Anders Michael Andersen er født den 30. juni 1859 i Silkeborg, og han døde den 23. juni 1929. Han blev gift den 27. december 1887 i Gødvad med Hansine Anette Madsen. Hun er født den 7. maj 1863 på Gødvad Mark som datter af boelsmand Jens Madsen Rydahl og hustru Karen Marie Hansen, og hun døde den 11. januar 1932.

Bosat: Silkeborg.

Anders Michael Andersen lærte handel i købmand Knaps forretning i Silkeborg og startede derpå i 1883 købmandsforretning i Lemming. I 1906 flyttede han til Silkeborg, hvor han indtil kort før sin død var indehaver af en korn- og foderstofforretning på hjørnet af Vestergade og Raadhusgade. - Anders Michael Andersen var, medens han boede i Lemming, formand for sogneraadet.

I ægteskabet er børnene I. C. 1. - I. C. 8.

I. C. 1.

Helene Margrethe Andersen er født den 13. marts 1888 i Lemming.

Bosat: Chr. Wærums Gade 28 c, Aarhus C.

Helene Margrethe Andersen tog i 1906 præliminæreksamen fra Th. Langs Skole i Silkeborg og dimitteredes i 1911 som lærerinde fra Th. Langs Seminarium samme sted. Fra 1913 til 1914 opholdt hun sig i England, og i 1917 fik hun ansættelse ved Aarhus kommunale skolevæsen, hvor hun fra 1919 var knyttet til Christiansgades Skole.

I. C. 2.

Mette Karen Ingeborg Andersen er født den 20. december 1889 i Lemming.

Bosat: Søren Møllers Gade 4a, Randers.

Mette Karen Ingeborg Andersen gik i skole i Lemming. Hun lærte efter skolegangen husgerning i Holms Mølle ved Lemming og var derpå en tid husassistent i Bjerregrav præstegaard. Ca. 1908 bestod hun handelsskoleeksamen i Aarhus, og i 1915 dimitteredes hun derpå som lærerinde fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg. En tid virkede hun nu ved Forberedelsesskolen i Randers, og hun fik derefter ansættelse ved Hadsundsvejens Skole, Randers, hvor hun senere udnævntes til viceskoleinspektør og virkede indtil 1955.

I. C. 3.

Dødfødt pigebarn den 29. juni 1892 i Lemming.

I. C. 4.

Arne Jens Peter Andersen er født den 29. juli 1895 i Lemming, og han døde den 12. september samme år.

I. C. 5.

Marie Elisabeth Andersen er født den 13. juli 1896 i Lemming. Hun blev gift den 3. maj 1947 i Maarslet med Axel Hutzelsidel. Han er født den 13. april 1877 i Jyderup på Sjælland, og han døde den 28. januar 1959 i Aarhus.

Bosat: Olaf Rudes Vej 3, Højbjerg.

Marie Elisabeth Andersen tog realeksamen i Silkeborg. En tid var hun pensionatsværtinde i København, fra 1925 til 1926 var hun husbestyrerinde på KFUK i Paris, og i 1930erne havde hun derpå pensionat i Aarhus.

Axel Hutzelsidel var direktør.

I ægteskabet er ingen børn.

I. C. 6.

Dødfødt drengbarn den 14. juni 1898 i Lemming.

I. C. 7.

Svend Bernhard Andersen er født den 4. december 1899 i Lemming, og han døde den 5. juni 1964 i Hundested og blev begravet den 9. juni. Han blev gift den 30. oktober 1924 i Cook County, New York, U. S. A., med Louise Margrete Weileby, der er født den 11. april 1898 på Askø ved Lolland som datter af gårdejer Jørgen Sophus Louis Weileby og hustru Jenny Hansine Margrethe Jensen.

Bosat: Hundested.

Svend Bernhard Andersen var efter konfirmationen til søs i nogle år, hvorpå han tog præliminæreksamen fra kursus og en tid studerede ved Handelshøjskolen i Aarhus. Fra 1923 til 1925 boede han i New York, fra 1927 til 1935 fra han oliegrosserer i København, og han blev derefter kontorbestyrer ved Hundested-Grenaafærgen. Senere blev han direktør for Hundested Fiskeriprodukt A/S, og som sådan virkede han indtil sin død.

I ægteskabet er børnene I. C. 7. a. - I. C. 7. b.

I. C. 7. a.

Inge Weileby Andersen er født den 17. juli 1929 i København. Hun er gift med Carsten Berg-Sørensen, der er arkitekt.

Bosat: Angmagssalik, Grønland.

I. C. 7. b.

Gerd Weileby Andersen er født den 24. december 1935 i Frederiksværk. Hun er gift med Ottar Trones, der er elmontør.

Bosat: Bodø, Norge.

I. C. 8.

Aage Andersen er født den 22. april 1904 i Lemming. Han blev gift den 11. oktober 1929 med Evera Huus Christensen, der er født den 28. juli 1907 som datter af kusk i Silkeborg, senere repræsentant i Aarhus Thomas Christensen og hustru Anna Schou,

Bosat: Østergade 29, Skanderborg.

Aage Andersen tog mellemskoleeksamen i Silkeborg og gennemgik derefter uddannelse i faderens korn- og foderstofforretning, hvorpå han en tid studerede ved Handelshøjskolen i Aarhus. Han har derefter bl. a. virket som grosserer i Søholt, Gødvad sogn, og i Alderslyst ved Silkeborg samt som repræsentant for et Aarhusfirma.

Evera Huus Christensen udlærtes som damefrisør og drev egen salon i Aarhus samt i Alderslyst.

I. D.

Nielsmine Kirstine Andersen er født den 6. februar 1862 i Silkeborg, og hun døde den 5. juni 1916 samme sted.

Nielsmine Kirstine Andersen havde som ung plads på forskellige herregårde, bl. a. på Lykkesholm på Fyn. En tid havde hun en mindre manufakturforretning i Lemming, og senere drev hun en manufakturforretning i Silkeborg på hjørnet af Drewsensvej og Hostrupgade.

I. E.

Ane Helene Andersen er født den 8. november 1866 i Silkeborg, og hun døde den 18. august 1868 samme sted og blev begravet den 22. august.

I. F.

Laura Helene Andersen er født den 7. maj 1869 i Silkeborg, og hun døde den 3. februar 1948 på Silkeborg sygehus. Hun blev gift den 4. maj 1897 i Silkeborg med Jens Boyen Rasmussen. Han er født den 18. oktober 1872 i Nødager som søn af høker og tækkemand Hans Rasmussen og hustru Ane Kirstine Mogensen, og han døde den 28. juni 1963 på Silkeborg sygehus.

Bosat: Haarup pr. Silkeborg.

Jens Boyen Rasmussen gennemgik uddannelse som mæjerist og var senere en tid inspektør på hovedgården Marselisborg ved Aarhus. Fra 1897 til 1900 var han mejeriforpagter i Ø. Kejlstrup, og han kom derefter til Silkeborg, hvor han virkede som mælkehandler indtil 1932, da han og hustruen flyttede ud til datteren og svigersønnen på Haarup Højgaard.

I ægteskabet er børnene I. F. 1. - I. F. 4.

I. F. 1.

Jens Peter Boyen Rasmussen er født den 30. maj 1898 i Ø. Kejlstrup, Gødvad sogn. Han blev gift den 17. april 1924 i Aarhus med Christiane Frederikke Ludvigsen, der er født den 14. maj 1897 i Strømmen ved Randers som datter af ingeniør Johannes Elias Ludvigsen og hustru Anna Johansen.

Bosat: Markvangen 3, Viby J.

Jens Peter Boyen Rasmussen gik i skole i Silkeborg, hvor han bestod realeksamen. Han var nu til søs i 5 år, hvorefter han på grund af dårligt syn gik i land og blev elev på daghandelsskolen i Aarhus, hvorfra han i 1918 bestod handelseksamen. I nogle år arbejdede han på diverse handelskontorer, og i 1923 startede han egen engros forretning. I 1932 købte han en ejendom, og i 1963 byggede han ny forretningsejendom med privat beboelse. Hans engros forretning omfatter toiletartikler og kosmetik.

Christiane Frederikke Ludvigsen gik i skole i Randers. Hun tog eksamen fra Handelshøjskolen i Aarhus, og efter at have været kontorassistent og kassererske på diverse kontorer i Aarhus virkede hun en tid som korrespondent på Silkeborg Maskinfabrik.

I ægteskabet er børnene I. F. 1. a. - I. F. 1. b.

I. F. 1. a.

Aase Boyen Rasmussen er født den 21. november 1925 i Aarhus. Hun er gift med Henning Elbech, der er disponent i svigerfaderens forretning.

Bosat: Markvangen 3, Viby J.

I. F. 1. a. 1) Vibeke Elbech er født den 8. april 1950.

I. F. 1. a. 2) Lars Elbech er født den 4. maj 1952.

I. F. 1. a. 3) Claus Elbech er født den 19. september 1954.

I. F. 1. b.

Erik Boyen Rasmussen er født den 14. februar 1927 i Aarhus.

I. F. 2.

Hans Boyen Rasmussen er født den 14. februar 1900 i Ø. Kejlstrup, Gødvad sogn, og han døde den 31. juli 1965 i Emdrup og blev begravet den 5. august på Bispebjerg kirkegaard. Han blev gift den 31. maj 1932 i Gellerup med Margrethe Andersen, der er født den 27. oktober 1907 i Gellerup som datter af gaardejer Anders Peder Andersen og hustru Ciliane Knudsen.

Bosat: Frederiksborgvej 179², København NV.

Hans Boyen Rasmussen gik i skole i Silkeborg, hvor han i 1916 bestod realeksamen. I 7 år arbejdede han indenfor isenkrambranchen, og han blev derefter elev på Rønde Kursus,

hvor han i 1925 bestod studentereksamen. I 1931 dimitteredes han som cand.theol., hvorpå han blev kaldet til sognepræst for menigheden i Hejnsvig. Ved krigens begyndelse flyttede han til København, hvor han virkede som chef for Kirkens Korshær indtil 1946. Hans sidste embede som sognepræst var i Emdrup sogn, som da lige var blevet udskilt fra Grundtvigskirkens sogn, og hvor en ny sognekirke færdigbyggedes i 1961. - Hans Boyen Rasmussen var fra 1948 medlem af Kirkefondets bestyrelse. Han var endvidere indtil sin død medlem af bestyrelsen for Det kristelige sociale Arbejde, fra 1959 som formand.

Margrethe Andersen gik i skole i Herning, hvor hun først tog realeksamen og derefter studentereksamen. Året efter bestod hun filosofikum, og hun begyndte nu at læse på frk. Zahles Seminarium, hvorfra hun dimitteredes som lærerinde.

I ægteskabet er børnene I. F. 2. a. - I. F. 2. f.

I. F. 2. a.

Else Boyen Rasmussen er født den 2. august 1933 i Hejnsvig. Hun blev gift den 4. februar 1956 i Emdrup med Holger Mortensen, der er født den 18. januar 1932 i København som søn af kartoffelgrosserer Knud Mortensen og hustru Kristine Christensen.

Bosat: Grauballe.

Else Boyen Rasmussen tog realeksamen i København og var derpå en tid barnepige i Sverige samt i England. I 1955 bestod hun studentereksamen fra Statens og Hovedstadskommunernes Studenterkursus, og i 1968 dimitteredes hun som lærerinde fra Silkeborg Seminarium. Hun har siden haft ansættelse i Grauballe.

Holger Mortensen tog studentereksamen i København i 1950 og dimitteredes i 1955 som lærer fra KFUM's Seminarium i København. I 8 år var han lærer i Ganløse, hvorefter han fik ansættelse i Grauballe.

I. F. 2. a. 1) Henrik Hauge Mortensen er født den 1. november 1956 i København.

I. F. 2. a. 2) Karsten Hauge Mortensen er født den 6. september 1958 i København.

I. F. 2. a. 3) Steffen Lausten Mortensen er født den 7. november 1962 i Hillerød.

I. F. 2. b.

Jens Erik Boyen Rasmussen er født den 19. januar 1935 i Hejnsvig. Han er gift med Elsebeth Lorentsen. (Se supplement bag i bogen).

Bosat: Pilehavevænget 4, Albertslund.

I. F. 2. c.

Arne Boyen Rasmussen er født den 20. marts 1937 i Hejnsvig. Han blev gift den 16. april 1966 i Odder med Birgith Jeppesen, der er født den 30. september 1942 i Odder som datter af materialist Tage Jeppesen og hustru Ingrid Nielsen (se supplement bag i bogen)

Bosat: Storegade 20, Hatting.

I. F. 2. d.

Anne Helene Boyen Rasmussen, der er lærerinde, er født den 24. juni 1939 i Hejnsvig. Hun er gift med Alex Jensen, der er lærer.

Bosat: Gotlandsvej 8, Aalsgaard.

I. F. 2. e.

Hans Jørgen Boyen Rasmussen er født den 8. marts 1945 på Frederiksberg.

Bosat: Frederiksborgvej 179², København NV.

Hans Jørgen Boyen Rasmussen læser teologi ved Københavns universitet.

I. F. 2. f.

Peter Boyen Rasmussen er født den 8. april 1947 på Frederiksberg.

Bosat: Frederiksborgvej 179², København NV.

Peter Boyen Rasmussen er stud. scient. ved Københavns universitet.

I. F. 3.

Axel Boyen Rasmussen er født den 7. februar 1901 i Silkeborg, og han døde den 1. marts 1965 i Sorø. Han blev gift den 11. oktober 1925 med Paula Kirstine Altenburg Hansen. Hun er født den 12. juli 1905 som datter af overofficiant, skræddermester i København Carl Christian Hansen og hustru Mathilde Altenburg, og hun døde den 2. december 1963 i Sorø.

Bosat: Christiansvej 8, Sorø.

Axel Boyen Rasmussen udlærtes indenfor kolonialbranchen i firmaet Niels Nielsen, Silkeborg, og var derefter medhjælper i København. I 1925 begyndte han egen købmandsforretning på Drewsensvej i Silkeborg, og denne drev han indtil 1937, da han flyttede til Sorø, hvor han indtil sin død havde en chokoladeforretning.

I ægteskabet er sønnen I. F. 3. a.

I. F. 3. a.

Jørn Boyen Rasmussen er født den 2. april 1927 i Silkeborg. Han blev gift den 15. marts 1952 i Kirke-Flenterup med Aase Petersen, der er født den 11. august 1931 i Kirke-Flenterup som datter af tømmermester Oluf Petersen og hustru Johanne.

Bosat: Akacievej 4, Sorø.

Jørn Boyen Rasmussen gik i skole i Sorø, hvor han i 1944 tog realeksamen. Han udlærtes som kommis hos Petersen og Jørgensen, Sorø, og i 1952 startede han egen købmandsforretning i Sorø, som han siden har drevet.

Aase Petersen gik i skole i Kirke-Flenterup. Hun gennemgik derefter uddannelse i Schous Varehus i Sorø, hvor hun arbejdede indtil giftermålet.

I. F. 3. a. 1) Niels Boyen Rasmussen er født den 17. juli 1953 i Sorø.

I. F. 3. a. 2) Lars Boyen Rasmussen er født den 21. april 1959 i Sorø.

I. F. 4.

Anna Kirstine Boyen Rasmussen er født den 26. juli 1905 i Silkeborg. Hun blev gift den 14. april 1929 i Silkeborg med Frode Tang Paulsen, der er født den 30. maj 1905 i Fruegaard, Ejstrup sogn, som søn af skovfoged Berthel Paulsen og hustru Kathrine Marie Hansen Tang.

Bosat: Haarup Højgaard pr. Silkeborg.

Anna Kirstine Boyen Rasmussen gik i skole i Silkeborg. Hun virkede som privat lærerinde på Møsinggaard og læste desuden en tid ved Silkeborg Seminarium.

Frode Tang Paulsen gik i skole i Smedebæk. Han lærte efter skolegangen landbruget og besøgte vinteren 1928-1929 Vestbirk højskole. I marts 1929 købte han Haarup Højgaard, der er på 67 tdr. land.

I ægteskabet er ingen børn.

I. G.

Magnus Andersen er født den 14. januar 1872 i Silkeborg, og han døde den 21. marts 1938 samme sted. Han blev gift første gang den 11. november 1896 i Kragelund med Mette Kirstine Jensen. Hun er født den 14. marts 1873 i Kragelund som datter af gårdejer og sognefoged Ole Christian Jensen og hustru Andrejette Sørensen, og hun døde den 1. december 1923 i Silkeborg, hvorefter Magnus Andersen giftede sig anden gang den 13. maj 1931 med Sigrid Kjærgaard Nielsen, der er født den 21. august 1897 som datter af gårdejer og sognefoged, senere boelsmand Erich Nielsen og hustru Johanne.

Bosat: Silkeborg.

Magnus Andersen udlærtes som købmand og drev senere i et stykke tid egen købmandsforretning i Silkeborg. I 1902 flyttede han til Aarhus, hvor han var handelsrejsende i vinfirmaet Theilmann indtil 1911. I to år havde han nu købmandsforretning i Tommerup, hvorefter han startede agenturforretning i Silkeborg, som han havde indtil 1938.

Sigrid Kjærgaard Nielsen har været dameskrædder hos firmaet Peter Jessen, Silkeborg.

I Magnus Andersens første ægteskab er børnene I. G. 1. - I. G. 2.

I. G. 1.

Esther Harriet Andersen er født den 29. januar 1898 i Silkeborg. Hun blev gift den 16. april 1932 i Alderslyst med Ludvig Richard Olsen, der er født den 19. januar 1900 i Fredericia som søn af murer Peter Magnus Olsen og hustru Bertha Hansen.

Bosat: Sølystvej 67, Silkeborg.

Esther Harriet Andersen gik i skole i Aarhus. Hun arbejdede efter skolegangen tre år i en manufakturforretning, tre år i en købmandsforretning i Brabrand samt en tid på kontor. De sidste 3-4 år inden giftermålet var hun selskabsdame hos en ældre dame i København.

Ludvig Richard Olsen gik i skole i Fredericia. Han udlærtes i 1918 som tjener i Fredericia og virkede derefter i en årrække flere forskellige steder, bl. a. i København, Odense

og Ribe. I 1945 blev han overtjener og inspektør på Fredericia banegård, hvor han havde ansættelse indtil 1959.

I ægteskabet er sønnen I. G. 1. a.

I. G. 1. a.

Mogens Richard Olsen er født den 12. april 1933 i Fredericia. Han har været gift, men ægteskabet er ophævet.

Bosat: Vesterbrogade 206³, København V.

Mogens Richard Olsen er bankfuldmægtig.

I. G. 1. a. 1) Kirsten Olsen er født den 30. august 1955 i København.

I. G. 2.

Asta Gudrun Andersen er født den 30. november 1899 i Silkeborg, og hun døde i august 1961. Hun var gift med Niels Edvard Nielsen, der var skovfoged. Han er født ca. 1895, og han døde i maj 1961.

Asta Gudrun Andersen havde fra 1917 til 1923 plads som husassistent forskellige steder. I fem år var hun husholderske for faderen, og efter tre år i København virkede hun fra 1931 en tid som husbestyrerinde i Klejtrup.

I ægteskabet er ingen børn.



I. Mette Pedersdatter



I. B.. Peter Andersen og
Magdalene Kirstine Nellemann



I. B. 1. Jens Peter Nellemann og
Clara Johanne Jespersen



I. B. 3. Hertha Mette
Nellemann Andersen



I. B. 4. Anton Nelle-
mann Andersen



I. B. 5. Aage Nellemann
Andersen



I. B. 6. Ajax Nellemann Andersen
og Mette Marie Mikkelsen



I. B. 7. Frode Nelle-
mann Andersen



I. F. 2. Hans Boyen Rasmussen og
Margrethe Andersen



I. G. Magnus Andersen
og 1. hustru Mette K.
Jensen



I. G. 1. Esther Harriet
Andersen og Ludvig
Richard Olsen

II. Maren Pedersen

=====

er født den 7. juli 1836 i Bakbjerg, Them sogn, og hun døde den 19. januar 1913 i Glarbo, Them sogn. Hun blev gift den 23. juni 1865 i Them med Anders Eriksen. Han er født 1837 i Subæk, Them sogn, som søn af boelsmand Erik Eriksen og hustru Ane Kathrine Andersdatter, og han døde den 17. april 1905 i Glarbo og blev begravet den 23. april. Han var første gang gift med Marie Nielsen, der døde den 4. februar 1865, 28 år gammel. I dette ægteskab var datteren Marie, som fødtes den 4. januar 1865 og i 1886 blev gift med træhandler Niels Peder Nielsen i Ikast.

Bosat: Glarbo pr. Them.

Anders Eriksen havde et husmandssted i Glarbo.

I ægteskabet er børnene II. A. -II. D.

II. A.

Erik Andersen er født den 28. august 1866 i Glarbo, Them sogn, og han døde den 25. juni 1893 samme sted som ugift.

II. B.

Peder Andersen er født den 12. november 1868 i Glarbo, Them sogn, og han døde i februar 1952 i Them. Han blev gift den 9. oktober 1897 i Them med Mette Kirstine Hansine Pedersen. Hun er født den 20. december 1874 i Them som datter af husmand Anders Pedersen og hustru Ane Rasmussen, og hun døde den 27. november 1923 i Them.

Bosat: Glarbo pr. Them.

Om ægteparret og barndomshjemmet har datteren Ane Helga Hansgaard skrevet følgende:

"Når jeg nu skal forsøge at skrive lidt om mit barndomshjem, kan det naturligvis kun blive spredte træk. Det var et lykkeligt og trygt hjem, en ejendom, som lå i den yderste ende af Them sogn (Glarbo). Der var blot 10 tdr. land, mest gold sandjord, og da børneflokkene voksede brødt, måtte far - foruden at passe ejendommen - lave træsko om vinteren. Til dette arbejde knytter der sig mange minder. Først kom de store kævler hjem fra skoven, så der hang en duft af træsaft over hele hjemmet. Derefter fulgte hele processen med at save, kløve og lagre - naturligvis blev alt gjort i hånden. Sidste led i processen var, at træskoene blev røget i en dertil åben skorsten i træskohuset. Det var altid nydeligt arbejde, og duften, ja, den mindes jeg endnu med stort velbehag.

Om sommeren skule jorden jo passes, og mor og far hjalp så hinanden med roer og kartofler og naturligvis med høsten. Det foregik dengang med "le og krat". Alle vi børn hjalp til, fra vi var ganske små, og det var jo ikke altid lige spændende. I roerne gav det dog en lille skilling for hver række, og det hjalp selvfølgelig på det.

Min mor og far var - trods sliddet - glade og tilfredse mennesker, og der blev da også tid til at følge med i, hvad der skete udenfor hjemmets fire vægge. Far var en stor beundrer af den legendariske Johan Skjoldborg, og han var en ivrig deltager i de berømte Dynæsmøder. Na-

turligvis var han også tilstede ved de store Himmelbjerg-møder. Desuden fandt han stor glæde i sang og havde som ung været ivrig komediespiller. Hans yndlingslæsning var uden tvivl Ingemanns romaner og Carit Etlars fortællinger. Ligeledes var den gode "Silkeborg Avis" en kær gæst i hjemmet, og far havde intet ønske om at bytte avis med naboen, der holdt "Demokraten".

Mor hørte til den umådeligt dygtige og arbejdsomme type. Hun havde som ung været sy pige i Them, og hvad der kunne frembringes på hendes symaskine var utroligt. Vi var mange, og pengene små, men aldrig kom nogen af os i skole med huller på strømpen eller med tøjlet i uorden - alt skulle være perfekt. Aldrig var mors hænder ledige; så flyttede hun køer, så malkede hun, lavede mad, bagte osv. - om ikke andet havde hun et strikketøj fremme. Så længe jeg kan huske, bagte hun selv rugbrød i den store ovn, som blev fyret op meget tidligt om morgenen, den dag bagningen skulle finde sted. Hver gang bagte hun 4-5 store rugbrød og dernæst sigtebrød. Til julen var det dog hvedebrød og julekager, og da fik vi lov at spise så meget hvidt brød, vi kunne, ellers var der kun et stykke til hver. Vi var altid raske og sunde, og jer tror virkelig, at det skyldtes det gode rugbrød og måske også de halve oste, vi købte på mejeriet.

Hvert år fik vi slagtet en gris, og det skete som regel ved juletid. Så var der rigtignok travlhed fra morgenstunden. Slagteren kom allerede, før det blev lyst, og så måtte grisen - under ynkelig skrigen - lade sit liv. Alle hjalp vi til efter bedste evne med at lave pølser af forskellig slags: lungepølse, medisterpølse og blodpølse. Noget blev sat hen i fedt til julen, og andet blev saltet ned. Skinken blev røget i samme skorsten som træskoene, og hvor den smagte. (spegeskinke kaldte vi den.)

En af de største glæder vi som børn havde, var - på skift - at komme med en tur til "verdensstaden" Silkeborg. Turen forgik naturligvis med hest og vogn. En særlig oplevelse var besøget hos fars fætre og kusiner i byen. Her blev man nemlig trakteret med konditorkager, så kunne man simpelthen ikke nå højere i velvære og nydelse. Vi nød også, når vi efter søndagens kirkebesøg i Them, hvor kakkelovnen var gloende, men kirken alligevel kold, besøgte mormor og morfar, i hvis varme stue og ved hvis dejlige mad vi snart "kom til kræfter igen", inden hjemturen med hestevogn.

Salten marked blev holdt hvert år i juni måned, og der fik de største af os lov at være med. Det var ubeskriveligt spændende og vidunderligt at stå der - med en tiøre i lommen - i dette paradis fuldt af lirekasser, boder med honningkager og karuseller. Var det så så heldigt, at vi traf vor morbror, faldt der jo en ekstra skilling af, og så var der i sandhed ingen grænse for, hvad vi kunne opnå.

Vi havde en meget lang vej til Bakbjerg skole. Det, jeg især husker, er, at om sommeren var vejen meget varm, om vinteren derimod kold og våd, og da vi skulle gå langs en sumpet eng og hoppe fra sten til sten over en vandfyldt bæk var det meget sjældent, vi kom tør-fodet i skole - vi gik jo alle med fars hjemmelavede træsko.

Vor stue var stor og hyggelig. Dens hovedinventar var en slagbænk med et bord foran. Far sad naturligvis for bordenden, og alle vi børn var anbragt i nummerorden, den mindste ved siden af far, og den største sad oppe hos mor.

Juleaften var selvfølgelig årets højdepunkt. Middagen bestod af flæsketeg, medisterpølse og æblekage, men før vi kastede os over herlighederne, læste vi i salmebogen "Bordbøn til Juleaften". Julegaverne var meget små (i mange år en æske farveblyanter og en rød bly-

ant til hver), men hvor var vi glade for dem. Juletræet havde vi selv hentet i skoven, og den friske og dejlige duft af gran fyldte stuen. Når vi så allesammen tilsidst gik rundt om træet og sang julens salmer, da var der virkelig højtid til stede.

Efterhånden som vi blev konfirmerede, kom vi ud at tjene (nogen af os endda lidt før), og hvor var vi glade for at komme hjem om søndagen, når vi havde fri. Der knytter sig så mange dejlige minder til det hjem, og når vi søstre mødes, får vi os en ordentlig gang Glarbo-snak.

Desværre døde mor alt for tidligt - kun 47 år gammel. Det var en meget stor sorg for far og os børn. Der gik så nogle år med forskellig hjælp, men så solgte far ejendommen og flyttede til Alderslyst..

Skulle jeg sammenfattende sige noget om vort hjem, var det mest karakteristiske nok den fællesfølelse, den livsglæde, der prægede mor og far, og som vi børn fik i arv, på trods af de ofte trange kår og det hårde slid. Som motto kunne jeg måske sætte Åkjærs ord:

Jeg bærer med smil min byrde,
jeg drager med sang mit læs;
jeg er som den vilde hyrde,
der genner sit kvæg på græs.

Hvor kan I dog gruble og græde,
så længe Guds himmel er blå.
Mit hjerte skælver af glæde,
blot duggen dynker et strå."

I Peter Andersen og Mette Kirstine Hansine Pedersens ægtekskab er børnene II. B. 1. - II. B. 8.

II. B. 1.

Anders Einar Andersen er født den 13. januar 1900 i Glarbo, Them sogn, og han døde den 26. december 1964 i Vojens. Han blev gift den 8. juni 1935 i Haderslev med Nissine Gellert, der er født den 15. august 1907 i Kabdrup, Bjerning sogn, som datter af postbud Andreas Knudsen Gellert og hustru Kirstine Marie Pedersen.

Bosat: Vestergade 24, Vojens.

Anders Einar Andersen gik i skole i Glarbo. Han udlærtes som træskomager og rejste i 1929 til Vojens, hvor han slog sig ned som sådan. I 1945 begyndte han skotøjsforretning, som han derpå drev indtil sin død.

Nissine Gellert gik i skole i Fjelstrup og var derefter beskæftiget som husassistent indtil giftermålet. Hun har siden mandens død videredrevet skotøjsforretningen i Vojens.

I ægteskabet er børnene II. B. 1. a. -II. B. 1. b.

II. B. 1. a.

Erik Gellert Andersen er født den 5. maj 1936 i Vojens. Han blev gift den 14. juni 1958 i Sommersted med Mary Davidsen, der er født den 2. december 1936 i Almsted, Notmark sogn, som datter af tømmerhandler Chr. Peter Davidsen og hustru Katrine Christensen Bon-

de.

Bosat: Lyngvej 4, Vojens.

Erik Gellert Andersen gik i skole i Vojens. Han blev handelsuddannet i firmaet A/S Billenstein & Co., Odense, hvor han efter i 1955 at være blevet udlært arbejdede indtil 1958, afbrudt af militærtjeneste ved flyvevåbnet i Værløse og Karup 1956-1957. Han har siden giftermålet været kontorassistent i svigerfaderens tømmerhandel.

Mary Davidsen gik bl. a. i skole i Sommersted og Vojens. Hun udlærtes i 1955 som damefrisør hos Agnethe Andersen og arbejdede derefter to år i Sønderborg samt et år i Odense. I 1963 startede hun egen salon, som hun siden har drevet.

II. B. 1. a. 1) Pia Andersen er født den 29. november 1958 i Vojens.

II. B. 1. a. 2) Claus Chr. Andersen er født den 17. juli 1962 i Haderslev.

II. B. 1. b.

Ole Gellert Andersen er født den 29. december 1950 i Haderslev.

II. B. 2.

Maren Edith Andersen er født den 21. august 1901 i Glarbo, Them sogn, og hun døde den 11. januar 1902 samme sted.

II. B. 3.

Ane Helga Andersen er født den 16. september 1903 i Glarbo, Them sogn. Hun blev gift den 8. november 1939 i Sønderborg med Therkel Hansgaard, der den 14. marts 1955 fik navneændring fra Therkel Hansen. Han er født den 5. august 1909 i Grejs sogn som søn af gård-ejer Mads Hansen og hustru Lene Therkelsdatter Pedersen.

Bosat: Bygholmvej 2, Vanløse.

Ane Helga Andersen gik i Båkbjerg skole. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente som husassistent i et præstehjem i Silkeborg samt i et lægehjem i København. Fra 1935 til 1936 var hun ansat på dansk KFUK i London, i 1937 var hun elev på husholdningsskolen i Silkeborg, og fra 1938 til 1941 virkede hun derefter som husmoder på KFUM i Sønderborg. - Ane Helga Andersen var medlem af Vanløse sogns menighedsråd fra 1961 til 1965. Hun er medarbejder ved omsorgsarbejdet for ældre.

Therkel Hansgaard gik i skole i Kragelund og havde desuden et højskoleophold i 1932 og et i 1934. I 1935 blev han ansat ved soldatervelfærdstjenesten i København, og i 1936 blev han leder af soldaternes velfærdstjeneste i Sønderborg. En oktobernat i 1942 blev han imidlertid sammen med det danske militær her fordrevet til Faaborg, hvor han fortsatte arbejdet indtil den 29. august 1943. Under perioden i Faaborg var han den eneste civile med tysk ausweis til det internerede militærmandskab i byen, og som eneste bindeled ind- og udførte han breve for de internerede, som derved kunne holde forbindelse med deres familie. Endvidere deltog Therkel Hansgaard i udsmugling af militærudstyr, linned, maskingeværdele,

bajonetter etc. Fra 1943 til 1944 var han nu elev på en handelsskole, hvorefter han blev kordegn ved Brorsons kirke i København. Han virkede her indtil 1955, da han blev kordegn ved Vanløse kirke. - Therkel Hansgaard læste i flere år tysk og engelsk på aftensprogskole og havde i 1954 et studieophold i Rom samt i 1958 i Salzburg. Han var endvidere i 1953 på studierejse til Finland. I 1968 bestod han faglærereksamen i kristendomskundskab fra Zahles Seminarium. - Therkel Hansgaard var fra 1945 til 1955 medlem af Brorsons sogns menighedsråd og sad fra 1947 til 1956 i bestyrelsen for Danmarks Kordegneforening. Han var endvidere sognets kirkebladsredaktør og medstifter af sognets menighedsbørnehave. Han er nu leder af Vanløse kirkes sociale arbejde og af sognearbejdet for ældre samt redaktør af Vanløse kirkeblad og jubilæumsskrift. Desuden har han siden 1964 været medarbejder ved institutionen Ensomme gamles Værn.

I ægteskabet er børnene II. B. 3. a. - II. B. 3. b.

II. B. 3. a.

Torben Hansgaard er født den 5. oktober 1942 i Sønderborg. Han blev gift den 30. juni 1967 i Haderslev med Birgit Elisabeth Nissen, der er født den 2. september 1941 i Hammershøj som datter af sognepræst Martin Nissen og hustru Kjestine Marie Monrath.

Bosat: Valhøjs Allé 68B, Rødovre.

Torben Hansgaard gik i skole på Frederiksberg, hvor han i 1959 tog realeksamen. Fra 1959 til 1960 var han assistent i et forsikringselskab, og efter i 1963 at have bestået studentereksamen fra Akademisk Studenterkursus blev han indkaldt til militærtjeneste ved Slesviske Fodregiment i Haderslev, hvorfra han i 1965 hjemsendtes som sergent. Han har siden været stud. mag. ved Københavns universitet med historie som hovedfag og geografi som bifag, dog afbrudt af et skoleophold i London 1966. - Torben Hansgaard var medlem af Tivoligarden fra 1955 til 1958.

Birgit Elisabeth Nissen gik i skole i Stepping samt i Christiansfeld, hvor hun i 1958 tog realeksamen. I 1961 blev hun student fra Haderslev Katedralskole, og efter at have gennemgået Mariaforbundets praktisk- sociale kursus var hun børnehavepraktikant i Haderslev et halvt år samt au pair girl i Schweiz, ligeledes et halvt år. I 1963 blev hun optaget på Aabenraa Børnehaveseminarium, i 1964 havde hun et kortere skoleophold ved universitetet i Strasbourg, og i 1965 dimitteredes hun som børnehavelærerinde. Hun har siden virket som sådan i København.

II. B. 3. b.

Mads-Peter Hansgaard er født den 27. februar 1944 i Faaborg. Han blev gift den 27. marts 1965 i Advents kirken, København, med Grethe Elly Jacobsen, der er født den 3. februar 1946 i Frederiksholm sogn, København, som datter af bryggeriarbejder Ernst Oluf Jacobsen og hustru Anna Kristine Petersen.

Bosat: Horsbred 6, Albertslund.

Mads-Peter Hansgaard gik i skole på Frederiksberg, hvor han i 1961 tog realeksamen. I 1965 udlærtes han som elektriker, og efter at have aftjent sin værnepligt ved civilforsvarets redningstjeneste overtog han den 1. maj 1966 elektroinstallationsfirmaet H. K. Jensens

Eftf., Roarsvej 32, København F., (hans tidligere læreplads), hvor han nu har gennemsnitlig 10 mand beskæftiget. - Mads-Peter Hansgaard var fra 1962 til 1963 assistent i en fritidsklub og gennemgik i 1963 kursus-skolen for fritidsklubarbejde.

Grethe Elly Jacobsen gik i skole i Vanløse, hvor hun bestod realeksamen. Hun kom derefter i lære som bankassistent og udlærtes i 1966.

II. B. 3. b. 1) Anne Hansgaard er født den 1. juli 1965 i Advents sogn, København.

II. B. 3. b. 2) Charlotte Hansgaard er født den 6. juni 1967 i Vallensbæk.

II. B. 4.

Maren Marie Andersen er født den 9. marts 1905 i Glarbo, Them sogn. Hun blev gift den 16. februar 1935 i Silkeborg med Svend Kristian Nielsen, der er født den 24. september 1902 i Ry, Dover sogn, som søn af tømrermester Hans Peter Nielsen og hustru Gertrud Marie Andersen.

Bosat: Hovedgaardsvej 1 B, Silkeborg.

Maren Marie Andersen gik i Bakbjerg skole og var derefter beskæftiget ved husgering indtil giftermålet.

Svend Kristian Nielsen gik i skole i Ry, hvorefter han udlærtes som kolonialkommis. Sin værnepligt aftjente han i Viborg, og han begyndte nu at arbejde indenfor papirbranchen, hvor han de sidste 35 år har været repræsentant.

I ægteskabet er ingen børn.

II. B. 5.

Erik Brøker Andersen er født den 3. marts 1908 i Glarbo, Them sogn. Han blev gift den 19. november 1932 i København med Ethel Hansen, der er født den 19. januar 1912 i Esbjerg som datter af bogbinder Karl Hansen og hustru Ane Margrethe Poulsen.

Bosat: Veksøvej 146, Brønshøj.

Erik Brøker Andersen gik i Bakbjerg skole. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 17. år, og efter i en tid at have været arbejdsmand i København var han ude at sejle i 7-8 år. Han arbejdede nu med forskelligt i København indtil ca. 1943, da han begyndte selvstændig virksomhed som kurvemager. Ca. 5 år senere ophørte han hermed, og han har siden haft glarmesterforretning.

Ethel Hansen gik i skole i Esbjerg og arbejdede derefter ved husgering forskellige steder i Esbjerg samt i København. Efter giftermålet var hun i nogle år beskæftiget som rengøringsassistent.

I ægteskabet er børnene II. B. 5. a. - II. B. 5. c.

II. B. 5. a.

Jørgen Brøker Andersen er født den 27. august 1933 i Vanløse. Han blev gift den 18. februar 1961 i Malmø, Sverige, med Kerstin Dagmar Larsson, der er født den 28. november 1938 i Gävle, Sverige, som datter af Edvin Larsson og hustru Dagmar Bergman.

Bosat: Hasselängen, Upphäråd, Sverige.

Jørgen Brøker Andersen udlærtes indenfor kolonialbranchen og var derefter en tid skovarbejder i Sverige, ligesom han i flere år var til søs. I 1965 købte han en gård ved Trollhättan, hvor han nu dyrker biodynamiske grøntsager og korn samt desuden har stort fårehold.

Kerstin Dagmar Larsson bestod i 1959 studentereksamen og gennemgik derefter kontoruddannelse. Hun hjælper nu manden med bedriften hjemme.

Begge ægtefæller har foretaget rejser i mange lande med henblik på studier af sprog og folkeslag.

II. B. 5. a. 1) Kristina Andersen er født den 7. oktober 1962 i Falun, Sverige.

II. B. 5. a. 2) Erika Andersen er født den 29. februar 1964 i Stockholm, Sverige.

II. B. 5. b.

Kirsten Andersen er født den 18. marts 1936 på Islands Brygge, København. Hun blev gift den 9. juni 1956 på Københavns rådhus med Leif Theilgaard Kofoed, der er født den 10. august 1933 i Eliaskirkens sogn, København, som søn af overtjener Albert Theilgaard Kofoed og hustru Magda Østergaard Mikkelsen.

Bosat: Lundebjerggaardsvej 106, Skovlunde.

Kirsten Andersen tog realeksamen og var fra 1952 til 1954 telefonist, hvorefter hun indtil giftermålet arbejdede som kontorassistent. I 1963 begyndte hun som deltidsbeskæftiget kontorassistent, og hun har nu ansættelse på Løvens kemiske Fabrik, Ballerup. Hun har endvidere gennemgået uddannelse som handelsfaglærer i maskinskrivning og underviser i ungdomsskolen om aftenen.

Leif Theilgaard Kofoed tog realeksamen og aftjente sin værnepligt ved søværnet på Holmen. Han udlærtes som kontorassistent og har siden 1952 været tjenestemand i Forsvarets Bygningstjeneste. I 1967 tog han ejendomsmæglereksamen, og han er nu endvidere ejendomsmægler i sin fritid.

II. B. 5. b. 1) Pernille Theilgaard Kofoed er født den 3. marts 1957 i København.

II. B. 5. b. 2) Mads Theilgaard Kofoed er født den 9. december 1959 i København.

II. B. 5. b. 3) Mette Theilgaard Kofoed er født den 20. december 1961 i København.

II. B. 5. c.

Ruth Andersen er født den 24. januar 1938 i København. Hun blev gift i København med Knud Erik Børge Olsen, der er født den 1. marts 1938 i Store Heddinge som søn af Hans Christian Olsen og hustru Agnes Hertha Jacobine Andersen.

Bosat: Sandvejen 11, Vindinge pr. Roskilde.

Ruth Andersen stod efter skolegangen i lære som bogbinderske og udlærtes som sådan.

Knud Erik Børge Olsen udlærtes som mekaniker og blev for et par år siden vognmand ved Københavns Taxa.

II. B. 5. c. 1) Johnny Roland Olsen er født den 7. oktober 1964 i København.

II. B. 5. c. 2) Jette Heidi Olsen er født den 8. maj 1966 i København.

II. B. 6.

Edith Johanne Andersen er født den 7. marts 1911 i Glarbo, Them sogn. Hun blev gift den 12. august 1932 i Them med Ejner Laursen, der er født den 2. februar 1907 i Silkeborg som søn af postbud Christian Laursen og hustru Ida Nielsen.

Bosat: Toldbodgade 28, Silkeborg.

Edith Johanne Andersen gik i Bakbjerg skole, hvorefter hun var beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet.

Ejner Laursen gik i skole i Silkeborg. Han udlærtes i 1927 som kolonialkommis i Silkeborg og fik derpå ansættelse ved Silkeborg Vin Compagni, hvor han arbejdede som bogholder, repræsentant og vinkyper. I 1957 blev han medejer af firmaet.

I ægteskabet er børnene II. B. 6. a. - II. B. 6. c.

II. B. 6. a.

Birte Laursen er født den 17. maj 1934 i Silkeborg. Hun blev gift den 26. maj 1956 i Silkeborg med Walther Friedrich, der er født den 23. maj 1933 i Silkeborg som søn af elektromekaniker Willy Friedrich og hustru Mary Madsen.

Bosat: Solbakkevej 67, Silkeborg.

Birte Laursen tog realeksamen i 1951 og kom derefter i lære på Svaneapoteket i Silkeborg, hvor hun udlærtes som defektrice. En tid havde hun ansættelse på Trøjborg Apotek i Aarhus, og indtil 1½ år efter giftermålet arbejdede hun derpå på Ørneapoteket i Silkeborg. Hun hjælper nu manden i forretningen.

Walther Friedrich var først bydreng hos guldsmed Knud Jacobsen, Silkeborg, og kom senere i lære som guldsmed. Efter at være blevet udlært arbejdede han 1 år hos guldsmed Norsgaard i Aarhus, hvorpå han fik ansættelse i sin tidligere læreplads. Her var han indtil 1966, da han begyndte egen guldsmedeforretning på Torvet i Silkeborg.

II. B. 6. a. 1) Marianne Friedrich er født den 6. oktober 1958 i Silkeborg.

II. B. 6. a. 2) Torben Friedrich er født den 30. maj 1964 i Silkeborg.

II. B. 6. b.

Ida Laursen er født den 10. september 1938 i Silkeborg. Hun blev gift den 29. marts 1957 i Silkeborg med Frode Andersen, der er født den 27. marts 1935 i Espergærde som søn af arbejdsmand Kristen Andersen og hustru Rigmor Bode Jensen Smed.

Bosat: Vilhelm Andersens Vej 26, Ringsted.

Ida Laursen gik i skole i Silkeborg, hvor hun i 1955 tog realeksamen. Hun var derefter i 2 år kontorelev på Silkeborg Avis.

Frode Andersen gik i skole i Randers. Han udlærtes i 1953 som typograf på Randers Amtsavis og aftjente fra 1954 til 1955 sin værnepligt i Tønder samt i Haderslev. Han arbejdede derefter i Silkeborg, Svendborg samt Ringsted og har nu ansættelse som maskinsætter ved dagbladet Børsen i København.

II. B. 6. b. 1) Dorte Susanne Andersen er født den 9. oktober 1957 i Svendborg.

II. B. 6. b. 2) Kent Jesper Andersen er født den 12. november 1959 i Svendborg.

II. B. 6. b. 3) Ole Thomas Bode Andersen er født den 17. maj 1962 i Svendborg.

II. B. 6. c.

Else Marie Laursen er født den 25. marts 1943 i Silkeborg. Hun blev gift den 7. februar 1965 i Silkeborg med Søren Kristian Askgaard Pedersen, der er født den 12. august 1944 i Aarhus som søn af gartner Ole Kristian Peter Pedersen og hustru Jørgine Askgaard.

Bosat: Reberbanen 7, Hobro.

Else Marie Laursen gik i skole i Silkeborg, hvor hun tog mellemskoleeksamen. Hun udlærtes i 1963 som damefrisør hos Emil Lisberg i Silkeborg og arbejdede derefter her indtil giftermålet.

Søren Kristian Askgaard Pedersen gik i skole i Bjerringbro. Han udlærtes i 1963 som skorstensfejer hos Egon Jepsen i Bjerringbro og aftjente fra 1963 til 1965 sin værnepligt i Fredericia. Han har nu ansættelse som svend hos skorstensfejermester W. Dreyer, Hobro, samtidig med at han er medlem af Hobro kommunale brandkorps.

II. B. 6. c. 1) Michael Askgaard Pedersen er født den 18. august 1965 i Hobro.

II. B. 7.

Frode Agerskov Andersen er født den 6. januar 1913 i Glarbo, Them sogn. Han blev gift den 8. april 1939 i Randers med Sonja Elisabeth Nielsen, der er født den 25. juni 1911 i Hobro som datter af arbejdsmand Niels Sofus Nielsen og hustru Karen Birgithe Jakobsen.

Bosat: Steen Blichers Vej 82, Aarhus V.

Frode Agerskov Andersen gik i Bakbjerg skole. Han udlærtes i 1933 i Strømmen ved Randers og har siden 1960 været montør og afdelingsleder ved Pfaff Symaskiner A/S, Aarhus.

Sonja Elisabeth Nielsen gik i skole i Hobro. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene II. B. 7. a. - II. B. 7. c.

II. B. 7. a.

Jytte Agerskov Andersen er født den 29. december 1942 i Randers. Hun blev gift den 26. marts 1966 i Hasle med Iver Enemark, der er født den 17. november 1939 i Døstrup Sønderj. som søn af tømrermester Svend Aage Enemark og hustru Inger Friis.

Bosat: Smidstrup pr. Fredericia.

Jytte Agerskov Andersen gik i skole i Randers. Hun stod i lære som damefrisør i Randers samt i Aarhus og udlærtes i 1962. Hun har siden været beskæftiget som sådan.

Iver Enemark gik i skole i Døstrup Sønderj. samt i Tønder, hvor han bestod realeksamnen. I 1961 udlærtes han som tømrer hos faderen, og efter i 1963 at være blevet dimitteret fra Horsens Teknikum aftjente han sin værnepligt i Randers samt i Holbæk, hvorfra han i 1965 hjemsendtes som løjtnant. Han har nu ansættelse som ingeniør ved entreprenørfirmaet H. Hoffmann & Sønner A/S.

II. B. 7. a. 1) Mariane Agerskov Enemark er født den 22. februar 1968 i Fredericia.

II. B. 7. b.

Hanne Agerskov Andersen er født den 3. februar 1945 i Randers. Hun blev gift den 28. september 1968 i Hasle ved Aarhus med Poul Henning Veirup, der er født den 11. marts 1945 i Sankt Lukas sogn, Aarhus, som søn af købmand Christian Sørensen Veirup og hustru Cathrine Marie Schmidt.

Bosat: Horsensgade 4, Aarhus C.

Hanne Agerskov Andersen tog realeksamnen i Hasle i 1962 og kom derefter i kontorlære. I 1965 tog hun handelsskoleeksamen med udmærkelse, og hun har siden været ansat i sin tidligere læreplads. I juni 1968 tog hun statskontrolleret højere fagprøve i regnskabslære.

Poul Henning Veirup gik i skole i Aarhus, hvor han i 1961 tog realeksamnen. Han stod først 1 år i lære som fjernsynstekniker og kom derefter i koloniallære i faderens forretning. I 1965 tog han handelsskoleeksamen, og efter at have deltaget i et dekorationskursus arbejdede han som kommis hos tre forskellige købmænd indtil faderens død, da han kom hjem for at hjælpe moderen med at drive forretningen. I november 1968 har han sammen med sin broder startet et supermarked.

II. B. 7. c.

Helle Agerskov Andersen er født den 15. maj 1954 i Randers.

II. B. 8.

Ninna Dagny Andersen er født den 23. april 1920 i Glarbo, Them sogn. Hun blev gift den 19. april 1940 i Silkeborg med Leo Jensen Mors Laursen, der er født den 11. april 1916 i Dover Nygaard, Dover sogn, som søn af Peder Christensen Mors Laursen og hustru Julie Jensen.

Bosat: Skolestien, Virklund pr. Silkeborg.

Ninna Dagny Andersen gik i skole i Glarbo samt i Alderslyst. Hun lærte efter skolegangen husgering og arbejdede desuden i 2 år på en systue.

Leo Jensen Mors Laursen gik i skole i Silkeborg. Han arbejdede på papirfabrikken i Silkeborg indtil 1963 og har siden været pedel ved Virklund skole.

I ægteskabet er børnene II. B. 8. a. -II. B. 8. d.

II. B. 8. a.

Ulf Mors Laursen er født den 17. august 1941 i Silkeborg. Han er gift med Bente N. N.

Bosat: Solbakkevej 17, Silkeborg.

Ulf Mors Laursen er arbejdsmand.

II. B. 8. b.

Henrik Mors Laursen er født den 1. oktober 1944 i Silkeborg. Han blev gift den 18. juni 1964 i Them med Karen Annie Petersen, der er født den 16. februar 1946 i Aarhus domsogn som datter af Willy Jakob Petersen og hustru Olga Rasmussen.

Bosat: Egeparken 20, Alderslyst pr. Silkeborg.

Henrik Mors Laursen aftjente fra 1964 til 1965 sin værnepligt ved civilforsvaret og er nu beskæftiget som flyttearbejder.

Karen Annie Petersen havde et 5 måneders ophold på Klank højskole, Galten.

II. B. 8. b. 1) Ann Jeannette Laursen er født den 21. december 1963 i Aarhus.

II. B. 8. b. 2) Anni Charlotte Laursen er født den 11. april 1965 i Silkeborg.

II. B. 8. b. 3) Susanne Laursen er født den 28. oktober 1966 i Silkeborg.

II. B. 8. c.

Anna-Mette Mors Laursen er født den 23. maj 1955 i Virklund, Them sogn.

II. B. 8. d.

Bodil Mors Laursen er født den 18. december 1959 i Virklund.

II. C.

Niels Andersen er født den 26. april 1871 i Glarbo, Them sogn, og han døde antagelig som lille. Hans dødsdato ses imidlertid ikke indført i Them sogns kirkebog.

II. D.

Niels Peder Andersen Glarbo, der den 13. februar 1902 fik navneændring fra Niels Peder Andersen, er født den 1. september 1873 i Glarbo, Them sogn, og han døde den 12. maj 1959 i Esbjerg. Han blev gift den 20. juli 1901 i Them med Inger Sørine Sørensen. Hun er født den 28. september 1882 i Sig, Horne sogn, som datter af gaardmand Hans Sørensen og hustru Else Marie Pedersen, og hun døde den 6. december 1965 i Esbjerg.

Bosat: Esbjerg.

Niels Peder Andersen Glarbo sejlede som ung på langfart og blev så forpagter af Bjerremose Mølle. Ca. 1904 rejste han imidlertid med hustruen og sønnen Harry til Sydafrika, hvor han arbejdede ved diamantminerne i Jagersfontein. I begyndelsen af 1908 vendte ægteparret tilbage til Danmark, og senere købte Niels Peder Andersen Glarbo ejendommen Næsbjerg Mølle ved Varde, som han drev i nogle år, hvorpå han flyttede til Esbjerg og fik arbejde på lageret ved Eriksen og Christensen, korn- og foderstoffer.

I ægteskabet er børnene II. D. 1. - II. D. 7.

II. D. 1.

Harry Andersen Glarbo er født den 13. maj 1902 i Bjerremose mølle, Horne sogn, og han døde den 15. juni 1962 i Esbjerg. Han blev gift den 7. juli 1929 i Brørup med Anna Marie Madsen, der er født den 5. maj 1904 i Brørup som datter af købmand Martin Kristian Madsen og hustru Magdalene.

Bosat: Storegade 51, Esbjerg.

Harry Andersen Glarbo gik i skole i Varde. Han udlærtes ca. 1920 som mekaniker hos Ford i Varde og aftjente fra 1922 til 1923 sin værnepligt i København. I 1932 startede han eget automekanikerværksted i Esbjerg, som han drev indtil 1957.

Anna Marie Madsen gik i skole i Brørup. Hun udlærtes i 1925 som modist og arbejdede ved faget indtil giftermålet.

I ægteskabet er sønnen II. D. 1. a.

II. D. 1. a.

Jørn Glarbo er født den 6. april 1930 i Esbjerg. Han blev gift den 23. september 1950 i Guldager med Bodil Kirstine Ulvgvig Christiansen, der er født den 16. maj 1926 i Guldager som datter af Hans Ulvgvig Christiansen og hustru Metha Hansen.

Bosat: Avenida Atlantica 3288, Apt. 1101, Copacabana, Rio de Janeiro, Brasilien.

Jørn Glarbo tog studentereksamen fra Esbjerg statsskole 1948 og bestod i 1950 højere handelseksamen fra Niels Brock's handelsskole. Han læste nu til HD i udenrigshandel og fuldførte studiet, men nåede ikke at blive eksamineret på grund af udsendelse som kancellist

til Den danske Ambassade i Mexico City i maj 1953. I november 1960 udnævntes han til handelsattaché i Guatemala, og i oktober 1966 vendte han derpå hjem for at blive fuldmægtig i Udenrigsministeriet. To år efter rejste han imidlertid til Rio de Janeiro, hvor han er handelsråd ved Den danske Ambassade.

Bodil Kirstine Ulvgiv Christiansen gennemgik uddannelse som barneplejerske og virkede derefter som sådan på godset Ravnholt på Fyn samt hos direktør Jericau, Hellerup.

II. D. 1. a. 1) Michael Glarbo er født den 10. februar 1955 i Mexico City, Mexico.

II. D. 1. a. 2) Henrik Glarbo er født den 14. juli 1960 i Mexico City.

II. D. 2.

Drengsbarn, født i Sydafrika, død som lille samme sted.

II. D. 3.

Sigurd Andersen Glarbo er født i Sydafrika, og han døde af lungebetændelse ombord i skibet på vej hjem til Danmark.

II. D. 4.

Evelyn Asger Andersen Glarbo er født den 1. marts 1907 i Jagersfontein, Sydafrika. Han blev gift den 19. juli 1931 i Esbjerg med Katthy Marie Strarup Mathisen, der er født den 21. april 1904 i Esbjerg som datter af skomagermester Ludvig Mathisen og hustru Nielsine Laurine Larsen.

Bosat: Kronprinsensgade 136, Esbjerg.

Evelyn Asger Andersen Glarbo gik i skole i Varde. Han udlærtes hos herreekviperingshandler Bæksgaard, Varde, og flyttede derpå ca. 1929 til Esbjerg, hvor han arbejdede 17 år hos fiskeeksportør Dyekjær. I 15 år drev han egen fiskeeksportforretning, og efter at have virket 12 år hos fiskeeksportør Ingemann Jørgensen blev han ansat på Magnus Johansens Kassefabrik, Ny Havn, hvor han siden har været.

Katthy Marie Strarup Mathisen gik i skole i Esbjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente desuden 2 år i en grøntforretning samt 3 år i en trikotageforretning i Esbjerg. Den sidste tid inden giftermålet opholdt hun sig hjemme.

I ægteskabet er ingen børn.

II. D. 5.

Clarence Arvid Andersen Glarbo er født den 26. august 1908 i Sig, Torstrup sogn, og han døde den 21. januar 1959 i Esbjerg. Han blev gift første gang i 1933 i Glejbjerg med Kathrine Margrethe Jensen. Hun er født den 23. maj 1912 i Glejbjerg, og hun døde i januar 1944, hvorpå han giftede sig anden gang den 9. april 1949 i Jerne med Kjestine Marie Hansen, der er

født den 10. juli 1911 i Lydersholm, Burkal sogn, som datter af landmand Nis Hansen og hustru Thomine Laurine Johansen.

Bosat: Strandbysvinget 5, Esbjerg.

Clarence Arvid Andersen Glarbo gik i skole i Sig. Han udlærtes i 1926 som bager hos Antonius Hansen, Varde, og havde senere en tid egen bagerforretning i Nørregade, Esbjerg. I 1949 startede han en anden bagerforretning, som han drev indtil 1957, da den solgtes.

Kjestine Marie Hansen gik i skole i Lydersholm. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet. Efter mandens død startede hun egen konfekturforretning i Esbjerg, som hun drev indtil 1968, da den afhændedes.

I Clarence Arvid Andersen Glarbos 2 ægteskaber er børnene II. D. 5. a. -II. D. 5. d.

II. D. 5. a.

Inger Lise Glarbo er født den 19. april 1934 i Jerne. Hun blev gift den 28. januar 1956 i Sædding med Bent Christensen, der er født den 26. juni 1932 i Esbjerg som søn af fiskerøger Svend Richardt Christensen og hustru Kjestine.

Bosat: Bellisvej 4, Hjerting.

Inger Lise Glarbo gik i skole i Esbjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme ved forældrene, hvor hun opholdt sig indtil giftermålet.

Bent Christensen gik i skole i Esbjerg, hvor han tog realeksamen. Indtil giftermålet hjalp han sin fader med fiskerøgeriet, og efter i 5 år at have arbejdet som fisker startede han egen fabriksvirksomhed med fremstilling af glasfiber.

II. D. 5. a. 1) Jan Richardt Christensen er født den 31. januar 1956 i Esbjerg.

II. D. 5. a. 2) Per Arvid Christensen er født den 30. juni 1957 i Esbjerg.

II. D. 5. a. 3) Lars Christensen er født den 6. maj 1961 i Jerne.

II. D. 5. b.

John Glarbo er født den 15. juni 1935. Han er gift med Ingrid Hansen.

Bosat: Skrænten 132, Esbjerg.

II. D. 5. c.

Lillian Glarbo er gift med Bent Christensen, der er repræsentant.

Bosat: Spangsbjerg Kirkevej 42, Esbjerg.

II. D. 5. d.

Finn Glarbo er født den 18. juni 1951 i Esbjerg.

Han er konstabelev.

II. D. 6.

Ethel Lilly Andersen Glarbo er født den 21. juni 1912. Hun blev gift den 11. oktober 1936 i Zions kirke, København, med Vagn Egmont Nielsen, der er født den 6. januar 1914 i København som søn af kaptajn Pouvl Viktor Nielsen og hustru Karen Johanne Petersen. Ægteskabet ophævedes imidlertid den 10. januar 1952.

Bosat: Brydes Allé 60, København S.

Ethel Lilly Andersen Glarbo er beskæftiget som telefonistinde, mens Vagn Egmont Nielsen er overassistent.

I ægteskabet er børnene II. D. 6. a. - II. D. 6. c.

II. D. 6. a.

Ole Egmont Glarbo, der i 1965 fik navneændring fra Ole Egmont Nielsen, er født den 29. juni 1937 i Bethlehems sogn, København. Han blev gift den 23. januar 1965 i Nr. Saltum med Kirsten Jordan Sørensen, der er født den 6. april 1945 i V. Hjermitslev, Hjermslev sogn, som datter af gaardejer Christian Sørensen og hustru Edith Jordansen, født Trudslev.

Bosat: Krogen 1, Aabybro.

Ole Egmont Glarbo gik i skole på Sortedams gymnasium og var desuden vinteren 1952-1953 elev på en efterskole. I 1958 udlærtes han som værktøjsmager hos Søren Wistoft & Co., og kort efter indkaldtes han til flyvevåbenets rekrutskole i Karup. I 1962 hjemsendtes han som sergent, i 1963 indkaldtes han atter, og i 1964 blev han udnævnt til oversergent. Han har siden 1965 været flyvetekniker.

Kirsten Jordan Sørensen gik i skole i Saltum. Fra 1961 til 1963 gennemgik hun uddannelse som syerske på Nordjysk Tilskærerskole, og hun havde derefter ansættelse 1 år hos Harder, Glentevej 70, København NV.

II. D. 6. a. 1) Lone Egmont Glarbo er født den 15. august 1965 i Aabybro, Aaby sogn.

II. D. 6. a. 2) Udløbt barn (endnu ikke navngivet ved nærværende bogs udgivelse) født den 11. oktober 1968 i Aalborg.

II. D. 6. b.

Inger Egmont Nielsen er født den 26. februar 1942 på Frederiksberg. Hun blev gift den 23. februar 1963 i Sankt Pauls sogn, København, med Tom Henrik Knøfler, der er født den 27. marts 1935 i Blaagaards sogn, København, som søn af snedker Knud Kuno Knøfler og hustru Jensine Kristine Madsen.

Bosat: Skærsøvej 29, Vallensbæk.

Inger Egmont Nielsen er udlært kontorassistent og har bestået handelsmedhjælpereksamen.

Tom Henrik Knøfler er udlært finmekaniker og virker nu som kontrolmester.

II. D. 6. b. 1) Henrik Knøfler er født den 23. september 1964 i Valby.

II. D. 6. c.

Karen Egmont Glarbo, der i 1965 fik navneændring fra Karen Egmont Nielsen, er født den 12. januar 1947 i København.

Bosat: Brydes Allé 60, København S.

Karen Egmont Glarbo tog studentereksamen i 1966 og har siden studeret jura ved Københavns universitet.

II. D. 7.

Inga Alice Andersen Glarbo er født den 31. august 1915 i Varde. Hun blev gift den 19. marts 1944 i Esbjerg med Anders Christian Andersen, der er født den 12. december 1911 i Skive som søn af gaardmand Andreas Andersen.

Bosat: Ryparken 164², København Ø.

Inga Alice Andersen Glarbo gik i skole i Næsbjerg ved Varde samt i Esbjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og arbejdede desuden en tid på Esbjerg badeanstalts medicinske afdeling. Som 18årig kom hun til København, hvor hun dels var i bagerforretning og dels i huset, og de sidste 4 år inden giftermålet virkede hun som husbestyrerinde i Ryparken.

Anders Christian Andersen gik i skole i Skive. Han udlærtes som snedker og opholdt sig hjemme indtil sit 28. år, da han flyttede til København. Han har nu ansættelse som snedker på Holmen.

I ægteskabet er børnene II. D. 7. a. -II. D. 7. c.

II. D. 7. a.

Kjeld Glarbo Andersen er født den 18. september 1944 i København.

Han er udlært murer og arbejder i Skive.

II. D. 7. b.

Niels Glarbo Andersen er født den 24. marts 1947 i København.

Han er udlært autoelektromekaniker og arbejder p. t. i Sdr. Strømfjord på Grønland.

II. D. 7. c.

Grethe Glarbo Andersen er født den 24. april 1949 i København.

Hun er udlært som kontorassistent på et sagførerkontor i København.



**II. Maren Pedersen og
Anders Eriksen**



**II. B. Peder Andersen og
Mette Kirstine H. Pedersen**



**II. B. 1. Anders E. Andersen og
Nissine Gellert**



**II. B. 3. Ane Helga Andersen og
Therkel Hansgaard**



**II. B. 4. Maren Marie Andersen
og Svend Kr. Nielsen**



II. B. 5. Erik B. Andersen
og Ethel Hansen



II. B. 6. Edith J. Andersen og
Ejner Laursen



II. B. 7. Frode A. An-
dersen og Sonja E. Nielsen



II. B. 8. Ninna Dagny Andersen og
Leo J. Mors Laursen



II. D. 5. Clarence A. Andersen Glarbo, hans 1. hustru, Kathrine M.
Jensen, og 2. hustru Kjestine Marie Hansen



III. Johanne Pedersen

=====

er født den 19. oktober 1839 i Them sogn, og hun døde den 7. marts 1910 i Bakbjerg, Them sogn, og blev begravet den 15. marts. Hun blev gift den 28. november 1858 i Them med Jonas Peder Sørensen. Han er født den 22. september 1829 i Ry som søn af boelsmand Søren Enevoldsen og hustru Edel Kirstine Pedersdatter, og han døde den 17. august 1872 i Bakbjerg.

Bosat: Bakbjerg pr. Them.

Jonas Peder Sørensen overtog, antagelig ved giftermålet, svigerfaderens ejendom matr. nr. 26a i Bakbjerg. Desuden ses han den 20. juli 1863 af svigerfaderen sammen med sin broder Enevold Sørensen at have købt den anden part af gaarden i Bakbjerg, matr. nr. 26b, hvilken part han imidlertid den 13. januar 1872 helt afstod til broderen Enevold. Efter hans død videreledv enken ejendommen matr. nr. 26a indtil sin død, da den overtoges af sønnen Peder.

Om ægteparret fortæller sønnetteren Rigmor følgende: "Parret havde en mindre ejendom i Bakbjerg. Han var meget musikalsk og spillede violin til dans og ved festlige lejligheder; men hans helbred blev ødelagt i krigen 1864, hvor han sad som krigsfange på Augustenborg i Tyskland. Han døde i 1872, kun 43 år gammel, og hans enke sad tilbage med 5 børn og i små kår."

I ægteskabet er børnene III. A. - III. E.

III. A.

Edel Kirstine Jonassen er født den 8. februar 1859 i Over Langkær, Them sogn. Hun ses at være blevet konfirmeret i 1873 i Them, og blev antagelig senere gift.

III. B.

Kirsten Jonassen er født den 14. marts 1861 i Bakbjerg, Them sogn. Hun blev konfirmeret i 1874 i Them. Senere blev hun gift med en militærmand og boede i Aarhus.

III. C.

Ane Sabine Jonassen er født den 19. juli 1863 i Bakbjerg, Them sogn. Hun blev gift den 20. november 1885 i Them med Rasmus Rasmussen. Han er født den 2. marts 1861 i Paarup, Them sogn, som søn af gårdejer Rasmus Rasmussen og hustru Ane Kirstine Frederiksdatter, og han døde den 7. maj 1896 i Engetved, Them sogn, og blev begravet den 13. maj.

Bosat: Engetved pr. Them.

Rasmus Rasmussen var gårdejer i Engetved.

I ægteskabet er børnene III. C. 1. - III. C. 7.

III. C. 1.

Ane Kirstine Rasmussen er født den 4. februar 1886 i Engetved, Them sogn, og hun døde

den 7. december 1935 i Horsens. Hun blev gift ca. 1912, antagelig på Lolland-Falster, med Niels Rasmus Hansen. Han er født den 16. september 1884 eller 1885 i Staunsholt, Farum sogn, som søn af gårdejer Hans Peter Hansen og hustru Kirsten Marie Nielsen, og han døde den 1. oktober 1957 i Holbæk.

Bosat: Holbæk.

Ane Kirstine Rasmussen arbejdede efter skolegangen nogle år hjemme hos forældrene og var derefter mejerske, bl. a. på et mejeri på Lolland-Falster.

Niels Rasmus Hansen gik i skole i Farum. Han udlærtes som smørmejerist i Bryrup og aftjente sin værnepligt ved Garderhusarerne på Østerbrogades kaserne i København. Ca. 1912 startede han en margarinefabrik i Køge, og efter at have haft denne en kort tid havde han mælkeudsalg i Havdrup. En tid arbejdede han nu som mejerist hos en onkel, der var mejeriejer i Holbæk, hvorpå han fik ansættelse hos vognmand Weber i Holbæk, samtidig med at han om aftenen arbejdede i biografen Kosmorama. Han var derefter i et par år bestyrer af Hagested forsamlingshus og flyttede så atter til Holbæk, hvor han bl. a. arbejdede på elektricitetsværket. Det sidste år var han kgl. vejer og måler på havnen.

I ægteskabet er børnene III. C. 1. a. - III. C. 1. f.

III. C. 1. a.

Esther Elvira Hansen er født den 29. maj 1913 i Havdrup. Hun blev gift den 24. december 1935 i Sdr. Nissum med Berthel Hestbjerg Henriksen, der er født den 6. juni 1908 på Hestbjerg, Idom sogn, som søn af gårdejer Jens Hestbjerg Henriksen og hustru Kathrine Husted.

Bosat: St. Hestbjerg, Idom pr. Holstebro.

Esther Elvira Hansen gik i skole i Holbæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 3 år på mejeriet i Idom. I 1935 var hun elev på Danebod højskole.

Berthel Hestbjerg Henriksen gik i skole i Idom. Han lærte landbruget og var en tid kontrolassistent. I 1931 var han elev på Asmildklost er landbrugsskole, og i 1935 startede han derpå købmandsforretning i Torsminde, som han drev indtil 1942, da han overtog slægtsgården St. Hestbjerg, som han siden har drevet.

I ægteskabet er børnene III. C. 1. a. 1) - III. C. 1. a. 5)

III. C. 1. a. 1)

Jens Hestbjerg Henriksen er født den 15. november 1936 i Torsminde, Sdr. Nissum sogn. Han blev gift den 10. august 1963 i Sinding med Anna Kirstine Nielsen, der er født den 5. marts 1940 i præstegården, Ørum Sønderlyng, som datter af gårdejer Johannes Nielsen og hustru Kirstine.

Bosat: Enighed, Hestbjerg, Idom pr. Holstebro.

Jens Hestbjerg Henriksen lærte efter skolegangen landbruget og var elev på Kalø sprogskole samt på en landbrugsskole. Endvidere havde han et halvt års studieophold i England. Sin værnepligt aftjente han som menig kampvognskommandør, og de sidste år har han hjulpet faderen med driften af slægtsgården.

Anna Kirstine Nielsen tog realeksamen og havde så plads et par år i huset, hvorefter

hun gennemgik uddannelse som sygeplejerske på Holstebro centralsygehus. Hun har siden virket som sådan.

III. C. 1. a. 1)a) Helle Hestbjerg Henriksen er født den 7. august 1964 i Hestbjerg, Idom sogn.

III. C. 1. a. 1)b) Berthel Hestbjerg Henriksen er født den 22. juli 1967 i Hestbjerg.

III. C. 1. a. 2)

Bent Hestbjerg Henriksen er født d. 31. marts 1938 i Torsminde, Sdr. Nissum sogn, og han døde den 6. juli 1959.

III. C. 1. a. 3)

Kirsten Kathrine Hestbjerg Henriksen er født den 8. januar 1942 i Torsminde.

Hun er omsorgsassistent.

III. C. 1. a. 4)

Inger Marie Hestbjerg Henriksen er født den 22. juli 1947 på St. Hestbjerg, Idom sogn.

Hun er sygeplejeelev på Centralsygehuset i Holstebro.

III. C. 1. a. 5)

Anne Elisabeth Hestbjerg Henriksen er født den 25. maj 1951 på St. Hestbjerg.

Hun er husassistent.

III. C. 1. b.

Doris Elisabeth Hansen er født den 1. marts 1916 i Holbæk.

Bosat: Kirkevej 5, Seest pr. Kolding.

Doris Elisabeth Hansen gik i skole i Holbæk, Horsens og Tømmerby. Hun havde en tid plads ved husgerning og virkede derpå som barneplejerske i bl. a. Afrika, Tyskland og Sverige, hvorefter hun gennemgik uddannelse som fodlæge. I 1955 tog hun forskolelærereksamen fra Th. Langs seminarium i Silkeborg, hvorefter hun har virket som lærerinde i Brejning. Hun har siden 1964 været leder af ungdomsskolen Koldingfjord i Kolding.

Doris Elisabeth Hansen har datteren III. C. 1. b. 1)

III. C. 1. b. 1)

Helle Sabine Hansen er født den 22. august 1945 i Vær-Nebel ved Horsens.

Bosat: Fynsgade 8, Aarhus C.

Helle Sabine Hansen er korrespondent.

III. C. 1. c.

Inger Zenia Hansen er født den 28. juni 1917 i Holbæk. Hun blev gift ca. 1962 med Hans Alois Widmer, der er født den 31. marts 1912 i Dalum som søn af driftsbestyrer ved Syd-fynske jernbane Peter Christian Emil Hansen og hustru Anny Maria Elisabeth Widmer.

Bosat: Bjørnevej 7, Gesing pr. Esbjerg.

Hans Alois Widmer besod studentereksamen 1931 i Odense og dimitteredes i maj 1952 som cand. med. I 1955 fik han speciallægeautorisation i psykiatri, og han var derefter bl. a. fra 1955 til 1958 psykiater ved fængselsvæsenet på Kærshovedgaard samt 1955-1959 psykiater ved Statens Helbredelsesanstalt for drankere. Han er nu kredslege i Esbjerg. - Hans Alois Widmer var næstformand for studenterrådet 1949-1950. Han har skrevet flere tidskriftsartikler om kriminologiske emner og alkoholistbehandling.

I ægteskabet er to børn.

III. C. 1. d.

Ellen Hedeveg Hansen er født den 26. december 1918 i Holbæk. Hun blev gift den 16. april 1942 i Gentoft kirke med Erik Stein Angelo, der er født den 17. maj 1906 på Østerbro som søn af Aage Rørbye Angelo og hustru Elnor Stein. Ægteskabet ophævedes 1950.

Bosat: Kirsteinsgade 7, København Ø.

Ellen Hedeveg Hansen gik i skole i Holbæk samt i Horsens indtil sit 14. år. En tid var hun husassistent og medhjælper på mejerierne i Idom og Nr. Felding, i et år havde hun plads hos konsul Lund i Horsens, og efter at have tjent et år i huset i København lærte hun barnepleje på børnehjemmet Kildebakken i Søborg. Efter ægteskabets ophævelse gennemgik Ellen Hedeveg Hansen den 2-årige skole for beskæftigelsesterapi i København og var i et halvt år praktikant på Københavns Militærhospital, hvorefter hun virkede som vikar på forskellige hospitaler indtil 1956, da hun blev vikar ved åndsvageforsorgen, hvor hun nu er leder for observationsværkstedet i København.

Erik Stein Angelo tog studentereksamen fra Gammel Hellerup Gymnasium og gennemgik derefter handelsuddannelse indenfor kul- og oliebranchen i Tyskland samt i England. En tid arbejdede han ved et oliefirma i Danmark, og ca. 1936 startede han derpå fabrikation af vatterpas, som imidlertid ved krigens begyndelse måtte ophøre på grund af materialeman-gel. Senere begyndte han trævarefabrik for brugskunst, og efter at have drevet denne i flere år blev han grosserer i brugskunst med eksport til hele verden.

I ægteskabet er børnene III. C. 1. d. 1)-III. C. 1. d. 2)

III. C. 1. d. 1)

Martin Rørbye Angelo er født den 27. juli 1943 i Gentoft. Han blev gift den 11. september 1966 med Lotte Riis Pedersen, der er datter af radioforhandler Riis Pedersen, Randers.

Bosat: Nordre Frihavnsgade 26, København Ø.

Martin Rørbye Angelo bestod 1963 studentereksamen fra Gammel Hellerup Gymnasium og gennemgik derefter uddannelse som ingeniør på akademiet. I februar 1967 blev han indkaldt til militærtjeneste.

III. C. 1. d. 2)

Henry Stein Angelo er født den 17. oktober 1945 i Gentofte. Han blev gift den 10. august 1968 med Helle Riis, som er datter af pastor Riis i Slagelse.

Bosat: Paul Bergsøes kollegium, Skodborgsvej 190, Nærum.

Henry Stein Angelo tog studentereksamen 1965 fra Gammel Hellerup Gymnasium og arbejdede derpå fire måneder som revisor samt en kort tid i faderens virksomhed, hvorefter han i 1966 blev optaget på Polyteknisk Lærestalt i København.

III. C. 1. e.

Agnes Eleonora Hansen er født den 13. september 1923 i Holbæk. Hun blev gift 1956 i Sct. Jakobs kirke, København, med Robert Lyall, der er fra Melbourne, Australien.

Bosat: 362 Glenferrie, Malvern, Melbourne, Victoria, Australien.

Agnes Eleonora Hansen blev på grund af moderens tidlige død opdraget hos sin ældste søster og tjente efter skolegangen en kort tid ved husgerning, hvorpå hun lærte barnepleje. I et par år opholdt hun sig i England, og hun sejlede derefter som kahytssjofru med DSB indtil 1956. Senere gennemgik hun under et ophold i England uddannelse som sygeplejerske.

Robert Lyall var i 1956 i forbindelse med Colombo-planen udsendt af den australske regering for at studere svineavl i Danmark, hvor han traf sin tilkommende hustru. Efter vielsen rejste ægteparret til Australien og derfra til Vietnam, hvor Robert Lyall var med til at oprette en landbrugsstation ved grænsen til Laos. I et år var han nu bestyrer af en landbrugs-ejendom i Australien, og efter at have deltaget i noget arbejde med overrislingsanlæg i Nigeria var han først en tid i Tyrkiet samt derefter i nogle år ansat på en landbrugsskole i England. Ægteparret opholder sig nu atter i Australien.

III. C. 1. f.

Bodil Herdis Hansen er født den 4. december 1927. Hun er gift med Jørgen Mortensen, der er værkfører på Danfoss.

Bosat: Maagevej 64, Langesø pr. Nordborg.

III. C. 2.

Rasmus Rasmussen er født den 8. januar 1887 i Engetved, Them sogn, og han døde den 11. april 1962 i Them. Han blev gift den 7. april 1925 i Vinding med Helene Jørgensen, der er født den 27. september 1903 i Stenbjerg, Østbirk sogn, som datter af stationsmedarbejder Marius Jørgensen og hustru Maren Pedersen.

Bosat: Them.

Rasmus Rasmussen gik i skole i Salten. Han lærte efter skolegangen landbruget på forskellige gårde, afbrudt af militærtjeneste ved Jydske Dragonregiment i Aarhus 1907 samt af tre års genindkaldelse til sikringsstyrken under den 1. verdenskrig. I nogle år arbejdede

han nu ved en mergelbane i Them, og ved giftermålet købte han en ejendom på ca. 10 tdr. land i Engetved, som han drev, samtidig med at han først i nogle år arbejdede i en tørvemose og senere kørte mælketur til mejeriet Katrinedal. I sommeren 1952 solgte han ejendommen og købte hus i Them.

Helene Jørgensen gik i skole i Vinding. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjen-te på forskellige gårde indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene III. C. 2. a. -III. C. 2. c.

III. C. 2. a.

Mary Rasmussen er født den 8. marts 1926 i Engetved, Them sogn. Hun blev gift den 8. marts 1951 i Them med Kristen Andersen, der er født den 5. april 1904 i Them som søn af gård-ejer Kristen Andersen og hustru Kirsten Jensen.

Bosat: Toftbjerg, Them.

Mary Rasmussen gik i skole i Tømmerby. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og havde forskellige pladser indtil giftermålet.

Christen Andersen gik i skole i Them. Han lærte landbruget i forskellige pladser og overtog i 1947 sin fødegård Toftbjerg, der er på 30 ha.

III. C. 2. a. 1) Grethe Andersen er født den 10. marts 1956 i Silkeborg.

III. C. 2. a. 2) Leif Andersen er født den 9. december 1957 i Them.

III. C. 2. b.

Gunhild Rasmussen er født den 28. september 1928 i Engetved, Them sogn. Hun blev gift den 2. november 1949 i Them med Svend Willy Hansen, der er født den 30. juli 1927 i Faar-vang, Tvilum sogn, som søn af skovarbejder Hans Hansen og hustru Marie Nielsen.

Bosat: Sahl Hede pr. Bjerringbro.

Gunhild Rasmussen gik i skole i Tømmerby og var derefter beskæftiget ved husger-ning indtil giftermålet.

Svend Willy Hansen gik i skole i Sahl. Han arbejdede ved landbruget indtil 1949, af-brudt af militærtjeneste i Aarhus 1947-1948, og blev derpå skovkusk på Ormstrup. I 1957 blev han skovfoged, og han virker stadig som sådan ved de til Tangeværket i Sahl hørende skove.

III. C. 2. b. 1) John Hansen er født den 14. december 1950 i Sahl.

III. C. 2. b. 2) Gurli Hansen er født den 19. januar 1952 i Sahl.

III. C. 2. b. 3) Ib Hansen er født den 4. december 1955 i Sahl.

III. C. 2. b. 4) Ingelise Hansen er født den 8. oktober 1957 i Sahl.

III. C. 2. b. 5) Irene Hansen er født den 14. december 1963 i Sahl.

III. C. 2. c.

Hertha Rasmussen er født den 4. september 1930 i Engetved, Them sogn. Hun blev gift den 30. oktober 1948 i Them med Anders Rasmussen, der er født den 21. september 1922 i Grædstrup som søn af gårdejer Jørgen Rasmussen og hustru, født Nymand.

Bosat: Fjårdingsløv 117, Trelleborg, Sverige.

Hertha Rasmussen er husmoderafløser, medens Anders Rasmussen arbejder på fabrik.

III. C. 2. c. 1) Bjarne Rasmussen er født den 23. januar 1951 i Odder.

III. C. 2. c. 2) Tove Helene Rasmussen er født den 25. april 1952 i Salten.

III. C. 2. c. 3) Inger Charlotta Rasmussen er født den 6. august 1964 i Trelleborg, Sverige.

III. C. 3.

Jonas Peder Rasmussen er født den 6. februar 1888 i Engetved, Them sogn, og han døde den 3. december 1963 samme sted. Han blev gift den 19. april 1924 i Tvis med Andersine Poulina Mikkelsen. Hun er født den 20. februar 1901 i Tvis som datter af husmand Iver Mikkelsen og hustru Inger Marie Pedersen, og hun døde den 16. december 1948 i Engetved.

Bosat: Engetved pr. Them.

Jonas Peder Rasmussen var uddannet ved landbruget og drev en gård i Engetved på 90 tdr. land, som efter hans død overtoges af sønnen Frode.

I ægteskabet er børnene III. C. 3. a. - III. C. 3. h.

III. C. 3. a.

Ernst Rasmussen er født den 6. oktober 1924 i Engetved, Them sogn. Han blev gift den 5. maj 1954 i Them med Ruth Solvejg Nielsen, der er født den 16. februar 1933 i Tolstruplund, Them sogn, som datter af forpagter Laurits Gregers Nielsen og hustru Anna Johanne Andersen.

Bosat: Linde pr. Them.

Ernst Rasmussen gik i skole i Tømmerby. Han arbejdede ved landbruget, afbrudt af militærtjeneste 1947-1948 i Fredericia, og fik i 1961 ansættelse på Rodelund savværk. I 1965 gik han i murerlære, og i marts 1968 blev han udlært.

Ruth Solvejg Nielsen gik i skole i Salten. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og tjente bl. a. på gården Løndal. Vinteren 1953-1954 var hun elev på Ask højskole.

III. C. 3. a. 1) Lili Rasmussen er født den 10. april 1955 i Silkeborg.

III. C. 3. a. 2) Finn Rasmussen er født den 6. oktober 1957 i Linde pr. Them.

III. C. 3. a. 3) Iris Rasmussen er født den 30. marts 1959 i Linde.

III. C. 3. a. 4) Karna Rasmussen er født den 25. december 1966 i Linde.

III. C. 3. b.

Regnar Rasmussen er født den 23. juni 1925 i Engetved, Them sogn. Han blev gift den 16. december ca. 1961 i Canada med Rose N. N.

Bosat: 45 Greencrest Circuit, Apt. 303 Scarborough, Ontario, Canada.

Regnar Rasmussen gik i skole i Tømmerby og arbejdede derefter ved landbruget indtil 1950, da han rejste til Canada. Her var han først i nogle år på en farm, og efter at have arbejdet et halvt år på et savværk i Calgary gennemgik han uddannelse som tv-tekniker. Han virker nu som sådan.

III. C. 3. b. 1) Robert Rasmussen er født ca. 1962 i Canada.

III. C. 3. b. 2) Rosemary Rasmussen er født ca. 1964 i Canada.

III. C. 3. c.

Alf Rasmussen er født den 26. juli 1927 i Engetved, Them sogn. Han blev gift den 17. november 1956 i Vinding med Ingrid Fruerlund, der er født den 20. juli 1936 i Løndal, Sdr. Vissing sogn, som datter af savværksarbejder Niels Michael Jensen Fruerlund og hustru Elisabeth Kirstine Christensen.

Bosat: Liselund, Vrads pr. Bryrup.

Alf Rasmussen gik i skole i Tømmerby. Han lærte efter skolegangen landbruget, afbrudt af militærtjeneste ved livgarden 1948-1949, og besøgte vinteren 1950-1951 Borris landbrugsskole. I 1957 købte han en gård i Vrads, og i 1963 tilkøbte han naboejendommen, således at han nu driver begge ejendomme, som er på ialt 47 tdr. land.

Ingrid Fruerlund gik i skole i Vinding. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente forskellige steder, ligesom hun i ca. et år arbejdede i bagerforretning i Silkeborg.

III. C. 3. c. 1) Steen Rasmussen er født den 16. marts 1958 i Vrads.

III. C. 3. c. 2) Bjarne Rasmussen er født den 1. november 1959 i Vrads.

III. C. 3. c. 3) Inger Birgith Rasmussen er født den 28. juni 1964 i Vrads.

III. C. 3. d.

Inger Rasmussen er født den 24. juni 1932 i Engetved, Them sogn, og hun døde den 3. marts

1964 i Silkeborg. Hun blev gift den 10. november 1956 i Them med Jens Aage Simonsen, der er født den 22. marts 1925 i Rodelund, Them sogn, som søn af savværksejer Alfred Simonsen og hustru Ane Marie Pedersen.

Bosat: Asklevgaard pr. Christianshede.

Inger Rasmussen gik i skole Tømmerby. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og var ca. 1953 elev på Hadsten højskole.

Jens Aage Simonsen gik i skole i Them. Han lærte landbruget og aftjente fra 1946 til 1947 sin værnepligt i Høvelte samt ved Den danske Brigade i Tyskland. I 1955 var han elev på Vejlbjby landbrugsskole, og i 1956 blev han forpagter af faderens gård, den 125 tdr. land store Asklevgaard, som han derpå overtog 1964.

III. C. 3. d. 1) Anne Marie Simonsen er født den 25. august 1957 i Asklev, Them sogn.

III. C. 3. d. 2) Svend Erik Simonsen er født den 19. december 1958 i Asklev.

III. C. 3. e.

Jon Rasmussen er født 1934 i Engetved, Them sogn, og han døde ca. 1 år gammel.

III. C. 3. f.

Karsten Rasmussen er født den 9. maj 1938 i Engetved, Them sogn. Han blev gift den 15. februar 1964 i Them med Irma Meta Eriksen, der er født den 9. november 1944 i Løvet, Grædstrup sogn, som datter af arbejdsmand og tækkemand Ths. Eriksen og hustru Mette Marie Jensen.

Bosat: Linde pr. Them.

Karsten Rasmussen gik i skole i Tømmerby. Han lærte landbruget hjemme og aftjente fra 1957 til 1958 sin værnepligt ved civilforsvaret i Herning. Vinteren 1959-1960 var han elev på Kalø landboskole, og i 1962 fik han derpå ansættelse på A. Winthers fabrik i Them, hvor han siden 1967 har været afdelingsleder.

Irma Meta Eriksen gik i Grædstrup friskole. Hun lærte husgerning hjemme et år og tjente derpå forskellige steder, bl. a. en tid som husbestyrerinde på Engetved, hvorefter hun indtil 1967 arbejdede på A. Winthers fabrik i Them.

III. C. 3. f. 1) Linda Rasmussen er født den 9. oktober 1965 på Fogstrup mark, Them sogn.

III. C. 3. f. 2) Peder Rasmussen er født den 18. februar 1968.

III. C. 3. g.

Frode Rasmussen er født den 9. maj 1938 i Engetved, Them sogn. Han blev gift den 15. august 1964 i Gludsted med Winny Frandsen, der er født den 25. maj 1944 i Guldager som datter af landmand Jens Frandsen og hustru Dorthea.

Bosat: Engetved pr. Them.

Frode Rasmussen gik i skole i Tømmerby. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente fra 1958 til 1960 sin værnepligt i Varde. Vinteren 1961-1962 var han elev på Graasten landbrugsskole, og i 1964 overtog han derpå fødegarden i Engetved, der er på 90 tdr. land.

Winy Frandsen gik i skole i Esbjerg samt i Gludsted og var desuden i 1961 elev på Sommersted ungdomsskole. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

III. C. 3. g. 1) Inger Rasmussen er født den 3. februar 1965 i Brædstrup.

III. C. 3. g. 2) Dorte Rasmussen er født den 30. marts 1967 i Brædstrup.

III. C. 3. h.

Alice Rasmussen er født den 20. juli 1942 i Engetved, Them sogn. Hun blev gift den 23. marts 1963 i Them med Karl Børge Andersen, der er født den 12. marts 1940 i Additnæs, Sdr. Vissing sogn, som søn af skovarbejder Arne Andersen og hustru Dagny Sofie Christensen.

Bosat: Højbjerg brugsforening pr. Rødkærbro.

Alice Rasmussen gik i Tømmerby og Frisholm skoler. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, hovedsagelig hjemme.

Karl Børge Andersen gik i skole i Addit og var desuden i 1955 elev på Vestbirk efterskole. Forinden havde han dog tjent et år ved landbruget, og han kom nu i lære i Sepstrup brugsforening, hvor han i 1959 udlærtes. En kort tid var han kommis i Karup, og efter fra 1959 til 1961 at have aftjent sin værnepligt i Aarhus samt i Aalborg fik han ansættelse i Knudstrup brugsforening. I 1962 var han elev på Den danske Andelsskole i Middelfart, en tid arbejdede han i Them brugsforening, og siden 1966 har han været uddeler i Højbjerg brugsforening.

III. C. 3. h. 1) Claudia Andersen er født den 16. juni 1964 i Silkeborg.

III. C. 3. h. 2) Flemming Andersen er født den 25. april 1966 i Katrinedal, Them sogn.

III. C. 4.

Johanne Rasmussen er født den 27. april 1889 i Engetved, Them sogn, og hun døde den 12. august 1960 i Hyrup, Stouby sogn. Hun blev gift den 1. juni 1912 i Stouby med Enevold Karl Ole Rasmussen. Han er født den 31. oktober 1884 i Belle, Stouby sogn, som søn af stenhugger Knud Rasmussen og hustru Ane Elisabeth Kristiansen, og han døde den 19. marts 1964 i Hyrup.

Bosat: Hyrup pr. Stouby.

Johanne Rasmussen lærte efter skolegangen husgerning og tjente forskellige steder, sidst som husbestyrerinde hos en ældre gårdejer i Stouby.

Enevold Karl Ole Rasmussen havde allerede fra sit 9. år plads som hjortdreng. Efter skolegangen arbejdede han ved landbruget i forskellige pladser, og en tid var han kusk på en gård, hvor han kørte bryllupskaret og begravelsesvogn samt dagvogn til bl. a. retsbygningen og arresten i Bjerre. Efter giftermålet var han i nogle år murerarbejdsmand, hvorpå han ca. 1919 blev vejmand ved Stouby kommune, hvor han virkede indtil ca. 1949. - Enevold Karl Ole Rasmussen var en overgang kasserer for landarbejdernes fagforening samt senere medlem af bestyrelsen for Hyrup vandværk.

I ægteskabet er børnene III. C. 4. a. -III. C. 4. d.

III. C. 4. a.

Elly Ragnhild Rasmussen er født den 20. juli 1912 i Belle, Stouby sogn. Hun blev gift den 30. november 1932 i Stouby med Ejner Karl Albrechtsen. Han er født den 5. februar 1909 i Raarup som søn af husmand Johan Albrechtsen og hustru Olga Jensen, og han døde den 8. januar 1966 i Vejle.

Bosat: Vestergade, Stouby.

Lilly Ragnhild Rasmussen gik i skole i Gammelby. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet. Senere har hun i bl. a. 24 år arbejdet på Jydsk Nervesanatorium Vejlefjord.

Ejner Karl Albrechtsen gik i skole i Raarup. Han arbejdede først nogle år ved landbruget, afordt af militærtjeneste i Fredericia, og var derefter indtil sin død arbejdsmand forskellige steder, de sidste otte år på Gammelby mejeri.

I ægteskabet er børnene III. C. 4. a. 1)-III. C. 4. a. 3)

III. C. 4. a. 1)

Aase Albrechtsen er født den 13. december 1932 i Sønderby, Glud sogn. Hun blev gift den 25. februar 1954 i Vejle med Anton Paulsen, der er født den 18. august 1931 i Mejlby som søn af husmand Johannes Paulsen og hustru Signe Marie Frederiksen.

Bosat: Hyrup pr. Stouby.

Aase Albrechtsen gik i skole i Hyrup. Hun var først husassistent og havde derefter fra 1950 til 1954 ansættelse i Schous varehus i Horsens.

Anton Paulsen gik i skole i Mejlby. Han udlærtes i 1950 som smed i Krejbjerg og aftjente fra 1952 til 1953 sin værnepligt i Fredericia. Han har siden været smedesvend ved Kristian Nielsen i Hyrup.

III. C. 4. a. 1)a) Jan Erik Paulsen er født den 15. december 1953 i Stouby.

III. C. 4. a. 1)b) Marianne Paulsen er født den 19. december 1954 i Stouby.

III. C. 4. a. 1)c) Leo Bryde Paulsen er født den 2. juni 1956 i Stouby, og han døde den 19. maj 1964.

III. C. 4. a. 1)d) Jette Bryde Paulsen er født den 16. februar 1958 i Hornsyld.

III. C. 4. a. 1)e) Kirsten Bryde Paulsen er født den 26. juni 1960 i Stouby.

III. C. 4. a. 1)f) Jørgen Bryde Paulsen er født den 8. februar 1965 i Vejle.

III. C. 4. a. 1)g) Mikael Bryde Paulsen er født den 3. januar 1967 i Vejle.

III. C. 4. a. 2)

Iris Albrechtsen er født den 21. februar 1935 i Stouby. Hun blev gift den 12. juni 1955 i Stouby med Bjarne Pedersen, der er født den 23. november 1932 i Nim som søn af tømrermester Niels Christian Pedersen og hustru Margrethe Jensen.

Bosat: Fjordvangsallé 10, Horsens.

Iris Albrechtsen gik i skole i Hyrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Bjarne Pedersen gik i skole i Horsens. Han udlærtes i 1952 som tømrer i Stouby og aftjente fra 1952 til 1954 sin værnepligt i Viborg. En tid arbejdede han som tømrersvend, bl. a. et halvt år på Grønland, og i 1959 kom han derpå i lære som offsettrykker ved A/S Aug. Laursen, Horsens, hvor han udlærtes 1963 og siden har virket.

III. C. 4. a. 2)a) Kurt Pedersen er født den 18. december 1955 i Horsens.

III. C. 4. a. 2)b) Ole Pedersen er født den 18. januar 1958 i Horsens.

III. C. 4. a. 3)

Preben Albrechtsen er født den 8. november 1947 i Stouby.

Bosat: Vestergade, Stouby.

Preben Albrechtsen gik i skole i Stouby. Han udlærtes som elektriker i juli 1968.

III. C. 4. b.

Aage Rasmussen, der er arbejdsmand, er gift med Nelly N. N., med hvem han har et barn.

Bosat: Håndkøbsudsalget, Stouby.

III. C. 4. c.

Gunnar Rasmussen er født den 31. maj 1917 i Stouby. Han blev gift den 20. marts 1948 i Horsens med Johanne Pedersen, der er født den 22. december 1922 på Ulstrup Banke, Uth sogn, som datter af skovarbejder Laurits Pedersen og hustru Ane Kristine Jensen.

Bosat: Ællinggade, Stouby.

Gunnar Rasmussen gik i skole i Gammelby. Han lærte landbruget og var beskæftiget ved dette i 6 år, hvorefter han bl. a. har virket som entreprenørarbejder, som hotelkarl i 4 år og som arbejdsmand ved firmaet Luna-Blok i Vejle i 6 år.

Johanne Pedersen gik i Stouby Skov skole og var derefter beskæftiget ved husgerning

indtil giftermålet.

III. C. 4. c. 1)

Keld Rasmussen er født den 15. maj 1948 i Fakkegrav, Stouby sogn.

Han er kontorelev.

III. C. 4. d.

Mary Rasmussen er gift med Anton Jacobsen, der driver en Caltex servicestation i Hedensted.

Bosat: Hedensted.

I ægteskabet er to piger.

III. C. 5.

Frederik Ejner Rasmussen er født den 21. juli 1891 i Engetved, Them sogn, og han døde den 12. april 1953 i Vejle. Han blev gift den 5. oktober 1923 i Silkeborg med Marie Kathrine Jørgensen, der er født den 24. august 1892 i Lund, Tamdrup sogn, som datter af Marius Jørgensen og hustru Maren Pedersen.

Bosat: Hatting.

Frederik Ejner Rasmussen gik i skole i Salten. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente sin værnepligt i København. I 1925 købte han en landejendom på Nørremark ved Lund, og denne drev han indtil 1932, da han solgte den og fik ansættelse som banearbejder ved DSB. Han virkede her indtil sin død.

Marie Kathrine Jørgensen gik i skole i Vinding. Hun arbejdede først ved husgerning og lærte derpå fra 1912 til 1917 syning hos firmaet Erik Jensen, Brædstrup. I et år opholdt hun sig hjemme, hvorpå hun startede egen systue i Bryrup. Hun virkede nu som syerske indtil 1925 og derefter atter fra 1932 til 1967.

I ægteskabet er børnene III. C. 5. a. - III. C. 5. d.

III. C. 5. a.

Erland Porup Rasmussen er født den 7. juni 1925 i Bryrup. Han blev gift den 4. juli 1948 i Zions kirke, København, med Ellen Margrethe Johansen, der er født i Horsens som datter af matros Lars Johansen og hustru Margrethe Pedersen.

Bosat: Bagsværd Hovedgade 78, Bagsværd.

Erland Porup Rasmussen kom ud af skolen som 14-årig og tjente 1½ år ved landbruget, hvorefter han stod i bagerlære indtil november 1944, da han udlærtes. I nogle år arbejdede han nu som svend, afbrudt af militærtjeneste ved flyvevåbenet 1946-1947, og siden 1955 har han drevet egen forretning som bagermester.

Ellen Margrethe Johansen gik i skole indtil sit 14. år og havde så plads som husassistent et par år, hvorefter hun arbejdede på mælkekondenseringsfabrikken i Horsens.

I ægteskabet er datteren III. C. 5. a. 1)

III. C. 5. a. 1)

Jytte Rasmussen er født den 8. maj 1946 i Sct. Johannes sogn, Aarhus. Hun blev gift i Bagsværd med Ingolf Knud Aaberg, der i 1962 fik navneændring fra Ingolf Knud Aaberg Hansen. Han er født den 31. december 1942 i Vor Frelzers sogn, København, som søn af bankbetjent Knud Andreas Hansen og hustru Rosa Clara Kirsten Bracher.

Bosat: Cumberlandsgade 4, København S.

Jytte Rasmussen gik i Tjørnegaardsskolen i København. Hun udlærtes i 1964 som damefrisør, og efter i et år at have arbejdet som sådan fik hun ansættelse som kontorassistent.

Ingolf Knud Aaberg gik i Det kongelige Vajsenhus' skole i København. Fra 1957 til 1961 gennemgik han kontoruddannelse i en industrivirksomhed, og efter fra 1962 til 1963 at have aftjent sin værnepligt i Slagelse samt i Roskilde virkede han i et år som kontorassistent ved Dansk Esso. Han har siden været assurandør i Assurance-Compagniet Baltica A/S.

III. C. 5. b.

Solvejg Porup Rasmussen er født den 20. april 1928 i Hatting. Hun blev gift den 27. juli 1945 i Horsens med Egon Olsen, der er født den 11. april 1926 i Tyrsting som søn af arbejdsmand Kristen Villiam Olsen og hustru Rasmine Jensen.

Bosat: Kørupvej 21, Hatting.

Solvejg Porup Rasmussen gik i skole i Hatting. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, afbrudt af $\frac{1}{2}$ år hvor hun stod i bagerforretning.

Egon Olsen gik i skole i Brædstrup. Han virkede først 2-3 år i hotelfaget, og efter at have været arbejdsmand forskellige steder blev han i 1946 ekstraarbejder hos DSB, hvor han i 1951 blev tjenestemand og nu har ansættelse som banebetjent.

I ægteskabet er børnene III. C. 5. b. 1) - III. C. 5. b. 4)

III. C. 5. b. 1)

Vagn Porup Olsen er født den 10. august 1945 i Hatting. Han blev gift den 3. februar 1968 i Hjortlund med Laila Hornshøj Siggaard, der er født d. 1. maj 1948 i Aarhus som datter af montør Svend Siggaard og hustru Ulla.

Bosat: Østergade 17 a, Taulov.

Vagn Porup Olsen gik i skole i bl. a. Hovedgaard og Frederikshavn. I 1965 blev han udlært som bager hos morbroderen i Aarhus, og efter at have arbejdet 1 år i Horsens aftjente han fra 1966 til 1967 sin værnepligt ved livgarden. Han har siden haft ansættelse som svend på Taulov Brødfabrik.

Laila Hornshøj Siggaard gik i skole i Avlum. Hun var først husassistent en tid på Skærbæk Mølle samt i Herning og stod derefter indtil giftermålet i lære indenfor damekonfektionsbranchen i Herning.

III. C. 5. b. 1)a) Bo Hornshøj Porup Olsen er født den 28. marts 1968 i Fredericia.

III. C. 5. b. 2)

Connie Porup Olsen er født den 6. august 1946 i Horsens. Hun blev gift den 24. august 1968 i Hatting med Holger Rasmussen, der er typograf. (Se supp. bag i bogen)

III. C. 5. b. 3)

Annita Porup Olsen er født den 30. november 1947 i Horsens. Hun blev gift den 23. november 1968 i Hatting med Erling Pedersen, der er født i 1944.

Bosat: Fredericiagade 25, Horsens.

Annita Porup Olsen blev udlært kolonialkommis hos en købmand i Torsted og har nu ansættelse som sådan i Horsens.

Erling Pedersen er lagerekspedient hos vinhandler O. C. Christensen i Horsens.

III. C. 5. b. 4)

Preben Porup Olsen er født den 23. juli 1949 i Horsens.

Han er udlært bagersvend.

III. C. 5. c.

Ejvind Porup Rasmussen er født den 1. marts 1930 i Hatting. Han blev gift den 26. august 1950 i Horsens med Edel Rasmussen, der er født den 17. december 1928 i Stouby som datter af boelsmand Søren Peter Rasmussen og hustru Amanda Hansen.

Bosat: Bruunsgade 56, Aarhus C.

Ejvind Porup Rasmussen gik i skole i Hatting. Han udlærtes i 1948 som bager i Horsens, og efter at have arbejdet som svend i 2 år i København fik han ansættelse i sin tidligere læreplads, hvor han var indtil 1955, da han købte egen forretning i Aarhus. Han har siden 1956 drevet Schweizer-bageriet i Aarhus.

Edel Rasmussen gik hovedsagelig i skole i Egebjerg. Hun havde først plads 2 år som husassistent og var derefter fra 1945 og indtil giftermålet ekspeditrice i bagerforretning.

III. C. 5. c. 1) Jette Porup Rasmussen er født den 15. december 1961 i Aalborg.

III. C. 5. c. 2) Uffe Porup Rasmussen er født den 30. marts 1965 i København.

III. C. 5. d.

Dan Porup Rasmussen er født den 18. februar 1931 i Hatting, og han døde den 12. marts 1950.

III. C. 6.

Dagmar Rasmussen er født den 10. april 1893 i Engetved, Them sogn. Hun døde ugift.

III. C. 7.

Mary Rasmussen er født den 7. juni 1895 i Engetved, Them sogn, og hun døde den 8. december 1916 i Odense.

III. D.

Peder Jonassen er født den 11. november 1865 i Bakbjerg, Them sogn, og han døde den 5. november 1959 i Silkeborg. Han blev gift den 28. november 1915 med Margrete Rasmine Laurson. Hun er født den 16. februar 1889 i Them som datter af snedker Jens Laursen og hustru Ane Marie Rasmussen, og hun døde den 3. marts 1959 i Silkeborg.

Bosat: Bakbjerggaard pr. Them.

Om ægteparret fortæller datteren Rigmor: "På grund af faderens død måtte Peder Jonassen allerede som 9-årig ud at tjene. Til trods for at han havde gode evner, fik han kun en meget nødtørftig skolegang, men ved flid og selvtræning blev han dygtig til regning, skrev fejlfrit dansk og havde en smuk, personlig håndskrift. Han havde stor lyst til at komme ud at se andre egne, men da moderen trængte til hans hjælp, blev han - bortset fra sin soldatertid i Aarhus - hjemme på ejendommen, som for en del lå hen i skov. Den begyndte han at rydde og dyrkede jorden op med stude som trækraft for ploven. Om vinteren lavede han træsko for derved at forøge indtægterne lidt.

Da moderen døde i året 1910, var Peder Jonassen endnu ugift. Få år efter giftede han sig med Margrethe Laursen, datter af Ane Marie Laursen f. Rasmussen og tømrer Jens Laursen, Glarbo. Margrethe blev født i Them sogn den 16/2 1889. Hun var som barn flere gange alvorligt syg, men kom sig, og i sin ungdom havde hun flere pladser, som hun bestred med stor dygtighed og et godt humør med sang på læben fra morgen til aften. Hun tjente først i Vinding; senere hos Rasmus Jensen på Meldbjerg. I fire år var hun kokkepige på "Stensgaard" i Rye. Derefter var hun husbestyrer hos uddeler Jens Melgaard i Salten Skov brugs. Jens Melgaard blev senere gift med Margrethes søster Laura. Da Peder Jonassen nu var alene, fæstede han Margrethe som husbestyrerinde, og det blev til stor lykke for dem begge. For de blev hurtigt enige om at gifte sig, og det skønt der var stor aldersforskel imellem dem. Det blev et virkelig godt hjem, de byggede op for dem selv og de 7 børn, der blev født i ægteskabet. De var begge vågne over for tidens spørgsmål. Mens Margrethe helst helligede sig hjemmet, tog Peder Jonassen også del i offentlige anliggender. Han var således i bestyrelsen for Them mejeri og i en periode medlem af Them sogneraad samt medlem af Them sogns skolekommission. Disse tillidshverv havde hans store interesse, men det kneb med at afse tid dertil, da der var blevet købt mere jord til gården, der nu blev på 50 tdr. land. Efterhånden blev bygningerne fornyede eller bygget om, så der var nok at tage fat på. Det var trods krisetider gode og lykkelige år. Da kræfterne begyndte at svinde, overdrog Margrethe og Peder Jonassen gården til en datter og svigersøn, Jenny og Gustav Jensen, og købte et hus i Glarbo.

De foretog gerne ind imellem en tur over til "Bakbjerggaard" og glædede sig over at se, hvordan alt blev passet på bedste måde.

Da Margrethes helbred stadig blev svagere, besluttede de at flytte til Silkeborg, hvor den yngste datter og svigersøn, Tove og Trier Frederiksen boede. De var heldige at finde et to-families hus, således at de kunne bo sammen. Margrethe hyggede sig med børnebørnene, og Peder Jonassen gik hver dag lange ture, sin høje alder til trods.

Et lykkeligt samliv fik sin afslutning, da Margrethe døde i marts 1959, 14 dage efter sin 70 års fødselsdag. Peder Jonassen døde et halvt år efter og blev begravet den dag, hvor han ville være fyldt 94 år. "

I ægteskabet er børnene III. D. 1. - III. D. 7.

III. D. 1.

Johanne Jonassen er født den 4. maj 1916 i Bakbjerg, Them sogn. Hun blev gift den 14. september 1934 i Them med Vilhelm Dalgaard, der er født den 27. januar 1909 i Tistrup sogn ved Varde som søn af møllebygger Hans Dalgaard og hustru Margrethe Trillingsgaard.

Bosat: Gjessø pr. Silkeborg.

Johanne Jonassen lærte efter skolegangen landbruget hjemme og kom som 17-aarig ud at tjene som medhjælper. Hun har desuden i 25 år virket som kogekone. - Johanne Jonassen har været medlem af en række bestyrelser, bl. a. bestyrelsen for brugsforeningen og husmoderforeningen.

Vilhelm Dalgaard var arbejdsmand indtil 1940, da han fik ansættelse som vejmand ved Them kommune. Han har siden 1966 været vejformand samme sted.

I ægteskabet er børnene III. D. 1. a. - III. D. 1. b.

III. D. 1. a.

Hans Peder Dalgaard er født den 5. december 1934 i Them. Han blev gift den 7. maj 1960 i Ørum kirke ved Langaa med Karen Rita Mønster Nielsen, der er født den 4. maj 1935 i Skalmstrup, Tvede sogn, som datter af landmand Henrik Mønster Nielsen og hustru Astrid Jørgensen.

Bosat: Tagmosevej 9, Skjødstrup.

Hans Peder Dalgaard gik i skole i Gjessø. Han stod i lære i Salten brugsforening, og efter at have aftjent sin værnepligt i Viborg samt ved Det danske Kommando i Itzehoe var han en tid andenkommis i Ørum Sønderlyng samt førstekommis i Spørring ved Aarhus. Han havde nu et ophold på Andelsskolen i Middelfart, i 1 år var han førstemand i Torsager brugsforening, og siden 1961 har han været brugsuddeler i Skjødstrup.

Karen Rita Mønster Nielsen gik i skole i Mellerup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. på Støvringgaard Kloster, på Ørum Sønderlyng alderdomshjem og hos apotekeren i Hornslet.

III. D. 1. a. 1) Torben Dalgaard er født den 17. juli 1963 i Aarhus.

III. D. 1. a. 2) Birthe Dalgaard er født den 6. december 1965 i Skjødstrup.

III. D. 1. b.

Anna Margrethe Dalgaard er født den 30. juni 1944 i Them. Hun blev gift den 11. maj 1968 i Them med Knud Dons Sørensen, der er født den 31. juli 1941 i Hørup som søn af arbejdsmand Aage Sørensen og hustru Else Marie Dons Nielsen.

Bosat: Hesteskoen 3, Gl. Balle pr. Silkeborg.

Anna Margrethe Dalgaard tog realeksamen og fik derpå i 1961 ansættelse som elev i Silkeborg bank. Hun bestod handelsmedhjælpereksamen med fremmed sprog og udlærtes i juni 1964. Hun har siden haft ansættelse som bankassistent i sin tidligere læreplads.

Knud Dons Sørensen udlærtes i november 1963 og aftjente derefter sin værnepligt ved flyvevaabenet. I maj 1965 startede han egen tømrer- og snedkerforretning i faderens ejendom i Balle Kirkeby, hvor han nu beskæftiger 5 mand.

III. D. 2.

Anna Jonassen er født 1917 i Bakbjerg, Them sogn. Hun er gift med murermester Arne Nielsen, med hvem hun har 2 børn.

Bosat: Håndkøbsudsalget, Them.

III. D. 3.

Edel Jonassen er født den 14. august 1918 i Bakbjerg, Them sogn. Hun blev gift den 28. marts 1939 i Them med Knud Thostrup Wagner, der er født den 15. november 1905 i Dolle-
rup.

Bosat: Gjessø pr. Them.

Edel Jonassen gik i Bakbjerg skole. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Knud Thostrup Wagner er vognmand.

I ægteskabet er børnene III. D. 3. a. - III. D. 3. d.

III. D. 3. a.

Hilmer Wagner er født den 28. december 1940 i Them. Han er gift med Inger Kyed.

Bosat: Gjessø pr. Them.

Hilmer Wagner er beskæftiget som vognmand.

III. D. 3. b.

Birgit Margrethe Wagner er født den 1. juli 1942 i Them. Hun er gift med Egon Løje, der er ekspedient.

Bosat: Jørgens Allé 21, Bjerringbro.

III. D. 3. c.

Bodil Wagner er født den 4. januar 1946 i Them. Hun blev gift den 1. april 1967 i Them med Søren Grauballe, der er født den 27. februar 1946 i Kragelund som søn af arbejdsmand Karl Josef Grauballe og hustru Sigrid Johanne Rasmussen.

Bosat: Vestre Allé 32, Silkeborg.

Bodil Wagner kom ud af skolen som 14årig og tjente 1 år i huset hos en lærerfamilie, hvorefter hun atter begyndte at gå i skole og tog statskontrolleret eksamen. 2 år senere bestod hun realeksamen fra Kornmod's realskolekursus, og hun er nu elev på Th. Langs Seminarium i Silkeborg.

Søren Grauballe tog realeksamen, og efter at have arbejdet ude 1 år blev han optaget på Th. Langs Seminarium, hvor han siden har læst.

III. D. 3. c. 1) Helle Wagner Grauballe er født den 24. august 1967 i Silkeborg.

III. D. 3. d.

Bjarne Wagner er født den 4. januar 1946 i Them.

Bosat: Gjessø pr. Them.

Bjarne Wagner er vognmand.

III. D. 4.

Rigmor Jonassen er født den 20. april 1920 i Bakbjerg, Them sogn. Hun blev gift den 22. november 1941 i Them med Adolf Sønderskov Jensen, der er født den 29. december 1916 i Rye sogn.

Bosat: Gl. Rye pr. Ry.

Rigmor Jonassen gik i skole i Bakbjerg og var desuden vinteren 1935-1936 elev på Salting ungdomsskole. Hun lærte derefter husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Adolf Sønderskov Jensen er kommunekæmner.

I ægteskabet er børnene III. D. 4. a. - III. D. 4. b.

III. D. 4. a.

Knud Orla Sønderskov Jensen er født den 5. maj 1944 i Rye sogn.

Han er uddannet lærer.

III. D. 4. b.

Else Marie Sønderskov Jensen er født den 31. august 1946 i Rye sogn. Hun er gift med Jørgen Møller Christensen, der er ekspedient.

Bosat: Gl. Rye pr. Ry.

III. D. 5.

Jonas Frede Jonassen er født den 21. maj 1921 i Bakbjerg, Them sogn. Han blev gift den 12. september 1952 i Bov med Ragnhild Hedelund, der er født den 27. januar 1933 i Vejen som datter af kommunalarbejder Mikael Hedelund og hustru vaskeriejer Anna Nissen.

Bosat: Mejlby pr. Arden.

Jonas Frede Jonassen gik i Bakbjerg skole. Han arbejdede ved landbruget indtil sit 20. år og var vinteren 1941-1942 elev på Ryslinge højskole. Vinteren 1945-1946 havde han et ophold på Askov højskole, og han blev derefter optaget på Silkeborg seminarium, hvorfra han i 1950 dimitteredes. Vinteren 1950-1951 var han nu lærer på Nordborg efterskole, og efter et års tid ved Rødning Borger- og Realskole fik han ansættelse i Beder, hvor han virkede indtil 1966, da han blev førstelærer på Mejlby skole.

Ragnhild Hedelund gik i skole i Bov. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. 1½ år på Nordborg efterskole. Sommeren 1952 var hun elev på Ry højskole, og hun har derpå fra 1963 til 1967 virket som meddeler ved Aarhus Stiftstidende og Horsens Folkeblad.

III. D. 5. a. Strange Hedelund Jonassen er født den 7. august 1954 i Odder.

III. D. 5. b. Mai-Britt Hedelund Jonassen er født den 5. marts 1956 i Beder.

III. D. 5. c. Asbjørn Hedelund Jonassen er født den 21. juli 1957 i Beder.

III. D. 5. d. Bjarke Peder Jonassen er født den 6. oktober 1960 i Odder.

III. D. 6.

Jenny Jonassen er født den 28. marts 1923 i Bakbjerg, Them sogn. Hun blev gift den 10. juli 1943 i Them med Gustav Jensen, der er født den 31. maj 1917 i Them sogn som søn af gårdejer Marius Jensen og hustru Johanne Pedersen.

Bosat: Bakbjerggaard pr. Them.

Jenny Jonassen gik i Bakbjerg skole og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet.

Gustav Jensen gik i skole i Them. Han lærte efter skolegangen landbruget og blev i 1945 forpagter af hustruens fødegård, den 50 tdr. land store Bakbjerggaard, som han derpå i 1951 overtog.

I ægteskabet er børnene III. D. 6. a. - III. D. 6. b.

III. D. 6. a.

Mona Valborg Jensen er født den 18. maj 1946 i Bakbjerg, Them sogn.

Bosat: Kirkegade 20¹, Ikast.

Mona Valborg Jensen gik i skole i Salten Skov og var i 1965 elev på Viborg gymnastikhøjskole. Fra 1965 til 1966 gennemgik hun uddannelse som barneplejerske, og hun har nu

ansættelse som sådan i Ikast.

III. D. 6. b.

Britta Jensen er født den 28. marts 1950 i Bakbjerg, Them sogn.

Hun er i lære som blomsterbinderske.

III. D. 7.

Tove Marie Jonassen er født den 3. august 1930 i Bakbjerg, Them sogn. Hun blev gift den 31. maj 1952 i Gl. Rye med Kristen Trier Frederiksen, der er født den 20. april 1929 i Rye-Glarbo, Rye sogn, som søn af gaardejer Frederik Niels Frederiksen og hustru Anne Johansen.

Bosat: Ellemosevej 23, Virklund pr. Silkeborg.

Tove Marie Jonassen dimitteredes i 1951 fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg og var derpå en tid lærerinde i Gl. Rye. Hun har siden 1953 haft ansættelse ved Søndergades Skole i Silkeborg.

Kristen Trier Frederiksen aftjente fra 1949 til 1950 sin værnepligt i Næstved og dimitteredes i 1956 som lærer fra Th. Langs Seminarium. Han har siden haft ansættelse ved Nordre Skole i Silkeborg.

III. D. 7. a. Marianne Trier Frederiksen er født den 29. december 1952 i Gl. Rye, Rye sogn.

III. D. 7. b. Merete Trier Frederiksen er født den 1. juni 1957 i Silkeborg.

III. E.

Ane Marie Jonassen er født den 7. juli 1870 i Bakbjerg, Them sogn, og hun døde ca. 1944 samme sted.

Ane Marie Jonassen lærte husgerning og var i en lang årrække husbestyrerinde for et postbud i Jebjerg. De sidste år inden sin død opholdt hun sig hjemme på Bakbjerggaard.

Brudefers
 for
 Jonas Peter Sø-
 rensen og
 Johanne Pedersen

som af Gude Tilskikkelse Foreløb og Bønnens Samtykke blev
 copileret i Them Kirke den 20^{de} November 1858. - Gud giv dem
 en lykkelig Fremgang og satig Ende i Frigheden . -

Copulationen

En Bænkebeds forsamlet er
 Og det til Bryllups Ære
 For disse So velsignet var
 Som Brudeknyttet bære .

Men skal ved Livets Alder da
 En dunkel Sten optætte
 Gud lad dem huske paa det Ja
 Da Haanden sammenrækket .

Gud Fader giv Velsignelse
 Til Dagen som os frøder
 Sigt Dagten som du skiftede
 Lad den bestaae med Dyder .

Om Livets Frugt fremspire skal
 Lad det velsignet blive
 Og sat den i din Lærdoms Lat.
 Dem kan lyksaltig blive .

Opfyld det Huus med Munterhed
 Hvortil i Dag vi ile
 Al Brud og Brudgoms Venlighed
 Kan for vort Blikke smile .

Til Slutning ønskes det ei meer
 Undtagen Gudsbeds Dage .
 Det er den største Rigdom her .
 De fleste vist behage .

Gud Fader skient dem dagligt Bred
 Et iakt dennem Trost og Bred
 Og lad dem aldrig lide No
 Naar du Dig sønlig bever .

Gid vi i Himlen samles maa
 Og leve der tilsammen
 Og prise Gud evindeligt
 Tillykke Lykke Amen . -



III. C. Ane Sabine Jonassen og Rasmus Rasmussen



III. C. 1. Ane Kirstine Rasmussen og Niels Rasmus Hansen



**III. C. 2. Rasmus Rasmussen og
Helene Jørgensen**



III. C. 3. Jonas Peder Rasmussen med børn og børnebørn



III. C. 3. Gaarden i Engetved



III. C. 4. Johanne Rasmussen og Enevold K. O. Rasmussen



III. C. 5. Fr. E. Rasmussen og
Marie Kathrine Jørgensen



III. D. Peder Jonassen og Margrete
R. Laursen



III. D. "Bakbjerggaard"

IV. Anders Pedersen

er født den 24. maj 1842 i Them sogn, og han døde den 31. juli samme år.

V. Rasmus Pedersen

er født den 17. juni 1843 i Them sogn, og han døde ca. 1914 samme sted. Han blev gift den 17. november 1871 i Them med Ane Marie Rasmussen. Hun er født den 16. december 1848 i Nørlund, Them sogn, som datter af gårdmand Rasmus Rasmussen og hustru Mette Marie Andersen, og hun døde den 31. marts 1904 i Over Langkær, Them sogn.

Bosat: Over Langkær pr. Them.

Rasmus Pedersen overtog ifølge skøde af 12. august 1871 faderens gård Over Langkær, som han drev indtil september 1907, da den afstodes til sønnen Rasmus Aksel. - Rasmus Pedersen var medlem af sognerådet i flere perioder, heraf en tid som formand. Han var endvidere sognefoged og vurderingsmand i Den alm. Brandforsikring for Landbrugsbygninger. Den 6. januar 1911 blev han ifølge nedenstående skrivelse udnævnt til dannebrogsmænd:

"Silkeborg By og Birk den 13. Januar 1911.

Amtmanden over Aarhus Amt har under 12. d. M. tilkendegivet mig Justitsministeriets Skrivelse af 9. ds. saalydende:

"At det paa Justitsministeriets derom allerunderdanigst nedlagte Forestilling har behaget Hans Majestæt Kongen under 6. d. M. at benaade Sognefoged og Lægdsmand for Them Sogns østre Del, Gaardejer Rasmus Pedersen af Salten Langkær med Dannebrogsmændenes Hæderstegn, det undlader man ikke herved at meddele Hr. Kammerherren til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjørelse med Tilføjende, at Hæderstegnet vil blive eftersendt."

Hvilket herved meddeles til efterretning."

Efter udnævnelsen skrev Rasmus Pedersen på opfordring følgende levnedsløb til ordenshistoriografen i København:

"Jeg er født den 17 Juni 1843 i Gaarden Langkjer hvori jeg endnu boer i min opvækst passerede der ikke mig særlig, jeg blev tidlig holdt til Arbeidet, da jeg var den ældste af mine Brødre dog modtog jeg (efter den Tid) en nogenlunde god Skoleunderviisning, men nogen Uddannelse efter Konfirmationen var der ikke Raad til, jeg gik hjemme og Arbeidede til jeg var 23 Aar (med Undtagelse af et halvt som jeg havde Tjenneste i 18 Aars Alderen) jeg fik ingen Løn hjemme Kuns Føde og Klæder, da jeg var 22 Aar blev jeg udskreven til Dragon men paa grund af min Lod Træknings Nummer blev jeg ikke indkaldt saa reiste jeg

fra Hjemmet og tog Tjeneste som Karl for 65 Rdr. Aarlig, 1870 overtog jeg gaarden her en gaard paa 50 Tdr. Land tildeels sandjord nogle Tdr. Land uopdyrket Besætning 3 Køer 1 Kvie 2 smaa Heste og nogle Faar Bygningerne Bindingsværk Lyngtag meget forfalden som Kjøbesum skulde der Kuns udbetales 200 Rdr. men jeg underskrev en Aftægts Kontrakt til mine Forældre som da var 64 Aar som var ansat i Naturalydelse tilstrækkelig til Deres underhold saa længe de Levede samt 10 Rdr. i rede penge Aarlig Husly og fornøden Lægehjelp og Meddeciin g. s. V. 1871 blev jeg givt og saa Arbeide jeg mig frem for at faa nogen mere udbytte af Jorden her er noget Kjærjord som jeg Dræinede jeg kjørte noget Mergel som er paa Ejendommen fremmed Arbeids Kraft kunde der ikke være tale om jeg skulde Kjøbe Føden til os selv og undertiden nogen Sædekorn, min Hustrus Arv var 800 Rdr. det hjalp noget, men jeg indsaa at det ikke kunde gaa at sætte disse til paa eengang - 76 kom jeg i Sogneraadet det gjorde ingen videre Forandring i førstningen, dog blev jeg udmeldt til Formand i 78 da det gik galt med den daværende Formands Pengesager, men blev fri for det igjen da en ældre Mand som havde været Formand i flere Aar blev meldt ind i Sogneraadet i hans Sted.

1879 den 23 August Brændte min Koe og Hestald ved Lynild, og ihielslog en Hest til Værdi 400 Kr. som ikke var forsikret Huset var Brand forsikret 400 Krone hvoraf jeg modtog 378 Krone Huset blev ødelagt men dette fik jeg erstatning for samme efteraar byggede jeg en ny Stald samme Aar blev jeg valgt til Vurderings Mand i Den Aldmindelige Brandforsikringsforening for Landbygninger 1882 blev jeg atter Formand i Sogneraadet og var det i 4 Aar de 3 første uden Løn den 4de Aar modtog jeg 70 Krone, det Kneb med at faa Tiden til at slaa til jeg havde endnu ikke nogen hjælp ved Arbeidet hjemme af betydning Børnene hvoraf der var 6 var endnu for Smaa 85 blev jeg Sognefoged og da jeg fri for Sogneraadet i 86, gik det noget bedre, Avlingen blev mere Drengene hvoraf der dengang var 2 blev større, 1890 døde min Moder 84 Aar gammel og saa flyttede min Fader ind til os de havde hidtil ført særlig Husholdning og særskilt Bolig, 1892 Kjøbte jeg 8 Tdr. Land uopdyrket og lagde ind under gaarden men den 2 November blev jeg atter hjemmesøgt af Ildebrand som opkom ved at min yngste Søn som var 4½ Aar Tændte Blus i nogen Lyng som laae ved Laden og Luen trængte ind i en aaben port saa det kunne ikke slukkes Laden og Aftægtshuset brændte og den indavlede Rugsæd og nogen Vaarsæd, det fik jeg nogenlunde erstattet. Husene forsikret for 1200 Krone hvoraf jeg modtog 1140 Krone - 93 byggede jeg en Stuehus og vi nøiedes saa med 3 Huse foreløbig 94 Døde min Fader 87 Aar gammel men jeg var bleven indmeldt i Sogneraadet igjen i 92 - og nu blev jeg Formand og var det i 3 Aar det var meget Ubehagelig jeg skulde paaligne Skatter og derefter opkræve samme Vi byggede 3 ny Skoler i 96 jeg var meget borte fra Hjemmet og den megen Regnskabsføring den Ældste af Drengene som da var 15-16 Aar tjendte for Kost og Løn den næstældste som da var 13-14 Aar Arbeidede hjemme, men det Værdste var at min Kone var bleven svaglig og Led af Tungsindighed. 1897 nægtede jeg at tage gjenvalg... og kom derved lit i Roe Sønnerne skiftedes til at vere hjemme Besætningen var nu meer end fordoblet og Avlingen ligesaa - 1904 den 31 Marts Døde min Hustru der var da 3 Døtre givt (den ene i Amerika) i god Stilling den Fjerde af Pigerne kunne bestyre Husvæsenet 1906 byggede jeg en ny Koestald og i September 1907 solgte jeg gaarden til min næstældste Søn for 12600 Kroner der var da 8 Malkekøer 6 St. Ungkvæg og Sviin og 2 Heste 1908 kjøbte jeg en anlagt Have paa ½ Tdr. Land - Haven var for en 30 Aar siden anlagt af en Tidligere Lærer ved Bakbjerg Skole Jorden var da kjøbt fra min Ejendom og der byggede jeg en Hus til Beboelse, for om Opholdet her paa gaarden ikke skulle Kunne blive vedvarende til min Dødsdag -

Jeg har nu skreven min Levnets beskrivelse saa godt jeg kan huske det, de Daglig dags Bekymringer og Feiltrin er udelat, jeg har Gud være Lovet aldrig været i konflikt med Loven - siden 1882 har jeg Vexelet ikke saa faa Tusinde Krone, men der har ingen Klage været over mine Regnskaber - jeg er ikke Riig, og har ikke kjendt den Egentlige Fatigdom jeg har hidtil kunnet betale enhver sit.

Langkjer den 21 Februar 1911

Rasmus Pedersen. "

Rasmus Pedersen og Ane Marie Rasmussen havde børnene V. A. - V. H.

V. A.

Nielsmine Kirstine Pedersen er født den 6. november 1872 i Over Langkær, Them sogn. Hun blev gift den 2. november 1899 i Them med Anton Georg Andersen, der er født den 9. april 1872 i Salten Skov, Them sogn, som søn af boelsmand Anders Nielsen og hustru Ane Kirstine Laursen. Begge ægtefæller ligger begravet i Ry.

Bosat: Rye-Glarbo pr. Ry.

Anton Georg Andersen drev en ejendom i Rye-Glarbo indtil 1929, da den overtoges af sønnen Anders Ingemann.

I ægteskabet er sønnen V. A. 1.

V. A. 1.

Anders Ingemann Andersen er født den 8. juli 1902 i Rye-Glarbo, Rye sogn. Han blev gift den 28. april 1929 i Svostrup med Gerda Marie Andersen, der er født den 20. august 1903 i Svostrup som datter af arbejdsmand, ringer og graver Frederik Andersen og hustru Kristine Marie Hansen.

Bosat: Rye-Glarbo pr. Ry.

Anders Ingemann Andersen gik i skole i Glarbo. Han lærte efter skolegangen landbruget og var vinteren 1921-1922 elev på Ask højskole. I 1929 købte han fødehjemmet i Glarbo, som han drev indtil 1942, hvorefter han har virket som arbejdsmand, hovedsagelig ved kommunen.

Gerda Marie Andersen gik i skole i Grauballe. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene V. A. 1. a. - V. A. 1. e.

V. A. 1. a.

Villy Orla Andersen er født den 11. februar 1931 i Rye-Glarbo. Han blev gift den 22. august 1953 i Aalborg med Edith Margrethe Pedersen, der er født den 29. oktober 1929 i Aalborg som datter af nitter Anton Christian Pedersen og hustru Karen Margrethe Holm Jensen.

Bosat: Vibevej 5, Viby Sj.

Villy Orla Andersen gik i skole i Glarbo. Han udlærtes i 1950 som murer i Ry og virkede derefter som svend i bl. a. Aalborg i 2 år samt i Viby Sj. i 11 år. Sin værnepligt af-

tjente han i Padborg fra 1952 til 1953, og siden 1966 har han drevet egen forretning som murermester.

Edith Margrethe Pedersen gik i skole i Aalborg. Hun lærte efter skolegangen husger-ning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, afbrudt af en periode, hvor hun stod i lære som defektrice.

V. A. 1. a. 1) Birgit Andersen er født den 28. juni 1952 i Aarhus.

V. A. 1. a. 2) Kirsten Andersen er født den 17. juni 1954 i Rye-Glarbo.

V. A. 1. a. 3) Torben Steen Andersen er født den 30. december 1956 i Roskilde.

V. A. 1. b.

Karl Otto Andersen er født den 27. januar 1932 i Rye-Glarbo. Han blev gift den 3. marts 1962 i Sæby med Bodil Knudsen, der er født den 18. januar 1938 i Sæby som datter af Emma Marie Knudsen.

Bosat: Tværgade 5, Sæby.

Karl Otto Andersen gik i skole i Glarbo indtil sit 14. år. Han arbejdede bl.a. ved landbruget i et par år og blev så arbejdsdreng på Højkol Savværk, hvor han fra sit 18. år var savskærer. 1½ år senere kom han i tømrerlære i Gl. Rye, og efter at have været 3 år her var han ½ år hos en tømrermester i Børkop, hvor han udlærtes. Vinteren 1954-1955 havde han et ophold på Hadsten Håndværkerskole, og han arbejdede nu som tømrersvend på Glarbo Savværk, indtil han i november 1956 indkaldtes til militærtjeneste ved civilforsvaret i Haderslev. På Bernstorff Slot i Gentofte gennemgik han korpsets delingsførerskole, og efter et par år som delingsfører i Sæby var han i en sæson lærer på Stidsholt ungdomsskole. I 1961 blev han optaget på seminariet, hvorfra han i 1967 dimitteredes og derpå fik ansættelse ved Volstrup skole. Han har siden virket her.

Bodil Knudsen gik i skole i Sæby samt i Frederikshavn, hvor hun i 1957 bestod studentereksamen. I 1960 dimitteredes hun som lærerinde fra Hjørring Seminarium, og hun virkede derpå i Lindum indtil 1967.

V. A. 1. b. 1) Ole Andersen er født den 5. maj 1963 i Lindum.

V. A. 1. b. 2) Søren Andersen er født den 7. januar 1966 i Lindum.

V. A. 1. c.

Lilian Kristine Andersen er født den 15. august 1934 i Rye-Glarbo. Hun blev gift den 21. maj 1957 på Frederiksberg med Poul Erik Andersen, der er født den 4. januar 1932. Ægteskabet opløstes den 30. december 1960.

Bosat: Annavej 15, Skovlunde.

Lilian Kristine Andersen gik i skole i Ry samt i Glarbo. Hun havde først en tid plads ved husgering, og hun blev derefter sygeplejeelev på Kalundborg sygehus, hvor hun i 1956

afsluttede uddannelsen. Hun har siden virket i København, de sidste 6-7 år på Rigshospitalet.

Poul Erik Andersen er laborant.

V. A. 1. c. 1) Bo Andersen er født den 21. september 1959 i Skovlunde.

V. A. 1. c. 2) Eya Andersen er født den 1. februar 1961 i Skovlunde.

V. A. 1. d.

Ejvind Normann Andersen er født den 15. oktober 1936 i Rye-Glarbo. Han blev gift den 1. juli 1961 i Aarhus med Ulla Elisabeth Quvang, der er født den 18. juli 1942 i Vestervig sogn som datter af møbelsnedker Otto Quvang og hustru Elisabeth Overgaard.

Bosat: Møllegade 96, Skanderborg.

Ejvind Normann Andersen gik i skole i Glarbo samt i Ry. Han udlærtes i 1956 som frisør og aftjente derpå sin værnepligt ved flyvevaabenet i Karup, Værløse og Aalborg, hvorfra han i 1958 hjemsendtes som korporal. I 1965 startede han egen herrefrisørsalon i Skanderborg, som han siden har drevet.

Ulla Elisabeth Quvang gik i skole i Skanderborg. Hun gennemgik efter skolegangen uddannelse som kontorassistent og har siden virket som sådan.

V. A. 1. d. 1) Henrik Andersen er født den 12. december 1960 i Skanderborg.

V. A. 1. d. 2) Dorthe Merete Andersen er født den 12. august 1963 i Skanderborg.

V. A. 1. e.

Ivan John Andersen er født den 7. oktober 1940 i Rye-Glarbo. Han blev gift den 4. april 1964 i Aarhus med Henny Rahbek, der er født den 15. november 1937 i Silkeborg som datter af smedesvend Holger Rahbek og hustru Karla Andersen.

Bosat: Violvej 22, Silkeborg.

Ivan John Andersen gik i skole i Ry. Han arbejdede først 2 år ved landbruget og kom derpå i smedelære. I 1961 blev han udlært, og efter fra 1962 til 1963 at have aftjent sin værnepligt i Nymindegab fik han ansættelse ved D. A. B., Silkeborg, hvor han siden har virket.

Henny Rahbek gik i skole i Silkeborg. Hun udlærtes i 1957 som defektrice på Ørneapoteket i Silkeborg, hvor hun derefter havde ansættelse indtil 1965.

V. A. 1. e. 1) Bente Andersen er født den 22. december 1965 i Silkeborg.

V. B.

Mette Marie Pedersen er født den 11. december 1874 i Over Langkær, Them sogn, og hun døde i Canada. Hun var gift med Orla Fisch, der ligeledes døde i Canada.

Bosat: Elk Point, Alberta, Canada.

Mette Marie Pedersen emigrerede som 18-årig til Amerika, hvor hun blev gift med Orla Fisch, der var farmer.

I ægteskabet er børnene V. B. 1. - V. B. 3.

V. B. 1.

Romance Fisch er født i Canada.

Han er lagerforvalter i Californien, U. S. A.

V. B. 2.

Harry Fisch er født i Canada.

Han er uddannet læge og deltog som sådan i 2. verdenskrig. Han virker nu i Chicago, U. S. A.

V. B. 3.

Mary Fisch, der er født i Canada, er uddannet lærerinde.

V. C.

Laura Pedersen er født den 22. august 1876 i Over Langkær, Them sogn, og hun døde i juni 1949 i Vinding. Hun blev gift den 17. juni 1898 i Them med Martin Carl Laursen. Han er født den 5. juni 1872 i Salten Overgaard, Them sogn, som søn af gaardejer Laurs Jensen og hustru Mariane Sørensen, og han døde den 1. maj 1948 i Vinding.

Bosat: Frederikslund, Vinding.

Martin Carl Laursen lærte efter skolegangen landbruget og havde et ophold på Dalum Landbrugsskole. Senere overtog han gården Frederikslund i Vinding, som han drev indtil 1939, da den afstodes til svigersønnen Laurits Pedersen. - Martin Carl Laursen var bl. a. medlem af Skolekommissionen, Sognerådet og Menighedsrådet. Han var endvidere formand for Brædstrup Mergelselskab i 20 år samt medlem af bestyrelsen for De sammensluttede Mergelselskaber i 15 år, heraf som kasserer i 12 år.

I ægteskabet er børnene V. C. 1. - V. C. 4.

V. C. 1.

Anna Laursen er født den 13. marts 1900 i Vinding. Hun blev gift den 9. oktober 1924 i Vinding med Aage Immanuel Tønning Kristensen. Han er født den 21. oktober 1901 i Nimtofte som søn af uddeler Ingvar Kristensen og hustru Petra Mette Mortensen, og han døde den 24. januar 1953 i Brædstrup, Ring sogn.

Bosat: Hospitalsgade 6, Brædstrup.

Anna Laursen gik i skole i Vinding og var desuden elev på Vestbirk efterskole. Somme-

ren 1918 havde hun et ophold på Odder højskole. Efter mandens død fik hun i 1953 ansættelse på et sagførerkontor, hvor hun var i 2 år, og hun arbejdede derpå indtil 1967 ved Brædstrup Bogtrykkeri.

Aage Immanuel Tønning Kristensen tog mellemskoleeksamen og var derefter ansat i banken for Brædstrup og Omegn i 35 år, sidst som bankbogholder.

I ægteskabet er børnene V. C. 1. a. - V. C. 1. b.

V. C. 1. a.

Birte Kristensen er født den 23. juni 1936 i København. Hun blev gift med Helge Eskelund, der er lærer.

Bosat: Sankt Pauls Gade 72, København K.

I ægteskabet er 3 børn.

V. C. 1. b.

Knud Ernst Kristensen er født den 6. september 1940 i Aarhus. Han er gift med Britta Bundgaard Nielsen, med hvem han har 2 børn.

Bosat: Valdemarsvej 7, Herning.

Knud Ernst Kristensen er Falck-redder.

V. C. 2.

Laurits Laursen er født ca. 1902 i Vinding, og han døde som lille.

V. C. 3.

Ragnhild Marie Laursen er født den 1. november 1903 i Vinding. Hun var gift første gang med Jørgen Ligaard, der er født den 31. maj 1899, og blev så gift anden gang den 5. august 1945 i Horsens med Richard Brøndum, der er født den 18. oktober 1909 i Hjermind.

Bosat: Ll. Lovdal pr. Them.

Ragnhild Marie Laursen gik i skole i Vinding samt i Brædstrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Jørgen Ligaard var mejeribestyrer.

Richard Brøndum gik i skole i Hjermind. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og blev derefter forvalter på Lyngballegaard under Frijsenborg Slot. I 1932 købte han gården Ll. Lovdal, som nu hovedsagelig drives som hønseri.

I Ragnhild Marie Laursens første ægteskab er børnene V. C. 3. a. - V. C. 3. b.

V. C. 3. a.

Grethe Ligaard er født den 10. april 1930 i Klode Mølle, Engesvang sogn. Hun er gift med Carsten Gøttge, der er fabriksarbejder.

Bosat: Svanevej 39, Herning.

I ægteskabet er 3 børn.

V. C. 3. b.

Vagn Ligaard er født den 30. maj 1932 i Funder. Han blev gift den 29. september 1956 i Tullebølle på Langeland med Runa Lissie Fink, der er født den 25. maj 1934 i Tullebølle som datter af mejeribestyrer Peder Simon Pedersen Fink og hustru Birtha Rigmor Nielsen.

Bosat: Strandhuse, Juelsminde.

Vagn Ligaard udlærtes som mejerist og havde et ophold på Ladelund Mejeriskole. Han arbejdede derefter i 14 år som mejerist, afbrudt af 18 måneders militærtjeneste. Han har siden haft ansættelse ved kommunen, hvor han er kommuneassistent med skattevæsen som speciale. - Vagn Ligaard er formand for Stouby Gymnastikforening samt medlem af bestyrelsen for Juelsminde Ungdomsnævn og kasserer i Juelsminde Badmintonklub.

Runa Lissie Fink tog realeksamen og gennemgik derefter uddannelse som defektrice. Hun er endvidere ved civilforsvaret blevet uddannet i operationsmedhjælp. Hun har nu ansættelse på Kysthospitalet i Juelsminde.

V. C. 4.

Methe Laursen er født den 5. marts 1906 i Vinding. Hun blev gift den 8. november 1931 i Vinding med Laurits Pedersen, der er født den 27. april 1905 i Horsens som søn af gasværksarbejder Jens Hans Pedersen og hustru Kathrine Nielsen.

Bosat: Frederikslund, Vinding.

Methe Laursen gik i skole i Vinding. Hun lærte efter skolegangen husgerning, hovedsagelig hjemme, og besøgte sommeren 1927 Ollerup Højskole.

Laurits Pedersen gik i skole i Horsens. Han arbejdede først et par år ved landbruget og kom derpå i møllerlære, hvor han i 1925 udlærtes i Hornsyld. Indtil 1928 arbejdede han som møllersvend, hvorefter han vendte tilbage til landbruget. I 1939 overtog han hustruens fødegaard Frederikslund, der er på 30 tdr. land.

I ægteskabet er børnene V. C. 4. a. - V. C. 4. e.

V. C. 4. a.

Annelise Cathrine Pedersen er født den 16. marts 1933 i Vinding. Hun blev gift den 23. juli 1956 i Vinding med Henning Kjær Jensen, der er født den 30. juli 1930 i Vidstrup som søn af handelsmand Jens Christian Kjær Jensen og hustru Krista Margrethe Christensen.

Bosat: Dørup Mark pr. Skanderborg.

Annelise Cathrine Pedersen gik i skole i Vinding og var desuden i 1949 elev på Havbro ungdomsskole. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Henning Kjær Jensen gik i skole i Snævre. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og aftjente fra 1951 til 1952 sin værnepligt ved kystdefensionen i Dragør og Middelgrunden. I 1956 overtog han faderens ejendom på Dørup Mark, der er på 20 tdr. land, og han har siden drevet denne, samtidig med at han de sidste 6 år har været forpagter af en anden ejendom på 15 tdr. land.

V. C. 4. a. 1) Ib Scharling Kjær Jensen er født den 13. december 1957 på Dørup Mark, Voerladegaard sogn.

V. C. 4. a. 2) Conni Kjær Jensen er født den 31. oktober 1959 på Dørup Mark.

V. C. 4. b.

Carl Martin Pedersen er født den 3. august 1937 i Vinding. Han er gift med Lise Hansen, med hvem han har 1 barn.

Bosat: Højvangen 2, Overlund pr. Viborg.

Carl Martin Pedersen er salgschauffør.

V. C. 4. c.

Jens Hans Pedersen er født den 3. april 1940 i Vinding. Han er gift med Gerda Pedersen, med hvem han har 3 børn.

Jens Hans Pedersen er ligeledes beskæftiget som salgschauffør.

V. C. 4. d.

Ingrid Laura Pedersen er født den 29. august 1942 i Vinding. Hun blev gift den 23. august 1964 i Vinding med Visti Pedersen, der er født den 13. november 1938 i Vestbirk som søn af gårdejer Ejnar Pedersen og hustru Anna Margrethe.

Bosat: Østergaardsvej 4, Brødstrup.

Visti Pedersen er falck-redder.

V. C. 4. d. 1) Ejnar René Pedersen er født den 4. oktober 1966 i Brødstrup, Ring sogn.

V. C. 4. e.

Svend Pedersen er født den 10. august 1947 i Brødstrup, Ring sogn.

Bosat: Frederikslund, Vinding.

Svend Pedersen er landbrugsmedhjælper hjemme.

V. D.

Peter Alfred Pedersen er født den 29. december 1878 i Over Langkær, Them sogn. Han var gift med Marie N. N., med hvem han havde sønnerne:

V. D. 1. Peter Møller Pedersen i Glarbo pr. Them.

V. D. 2. Rasmus Møller Pedersen i Hammershøj.

V. D. 3. Arne Møller Pedersen, gartner i Them.

V. E.

Rasmus Aksel Pedersen er født den 12. marts 1881 i Over Langkær, Them sogn, og han døde den 23. december 1918 på Silkeborg Sygehus. Han blev gift den 1. august 1911 i Storring med Karen Lundgaard Rasmussen. Hun er født den 19. juli 1888 i Storring som datter af gaardejer Niels Christian Rasmussen og hustru Ane Kjerstine Sørensen, og hun døde den 14. februar 1919 i Over Langkær.

Bosat: Over Langkær pr. Them.

Rasmus Aksel Pedersen lærte som ung landbruget og aftjente sin værnepligt ved søværnet, hvorunder han var med på et togt til Island. I 1907 overtog han faderens gård, Over Langkær, som han derpå drev indtil sin død, hvorefter den i marts 1919 overtoges af broderen Niels Ebbesen Pedersen.

I ægteskabet er børnene V. E. 1. - V. E. 6.

V. E. 1.

Rasmus Pedersen er født ca. 1912 i Over Langkær, Them sogn, og han døde som ugift og blev begravet i Them.

V. E. 2.

Niels Christian Pedersen er født ca. 1913 i Over Langkær, Them sogn.

Han er ugift og bor et eller andet sted på Aalborgegnen, hvor vides ikke.

V. E. 3.

Marie Pedersen er født 1914 i Over Langkær, Them sogn. Hun har været gift 2 gange, men har ingen børn.

Bosat: Herluf Trollesgade 21¹, Aarhus N.

V. E. 4.

Anna Kirstine Lundgaard Pedersen er født den 5. januar 1916 i Over Langkær, Them sogn. Hun blev gift den 17. januar 1935 i Silkeborg med Aage Hilmer Laursen, der er født den 27. maj 1909 i Katrinedal, Them sogn, som søn af landmand Frands Laursen og hustru Ellen Kirstine Adamsen.

Bosat: Rørthvej 26, Odder.

Anna Kirstine Lundgaard Pedersen gik i skole i Gjessø og var desuden elev på Jebjerg efterskole. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Aage Hilmer Laursen gik i skole i Tømmerby. Han lærte landbruget og købte i 1935 en

ejendom i Bryrup, som han drev indtil 1956. Han har siden virket i Odder, hvor han nu er entreprenørarbejder.

I ægteskabet er børnene V. E. 4. a. - V. E. 4. b.

V. E. 4. a.

Aksel Lundgaard Laursen er født den 22. april 1935 i Bryrup. Han er gift med Anni N. N., med hvem han har 2 børn.

Bosat: Rørthvej 26¹, Odder.

Aksel Lundgaard Laursen er specialarbejder.

V. E. 4. b.

Ernst Lundgaard Laursen er født den 3. september 1936 i Bryrup.

Bosat: 452 Grand Avenue, E. Chatham, Ontario, Canada.

Ernst Lundgaard Laursen, der er ugift, er beskæftiget som fabriksarbejder.

V. E. 5.

Magda Lundgaard Pedersen er født den 17. april 1917 i Over Langkær, Them sogn. Hun blev gift den 26. december 1939 i Them med Knud Valdemar Pedersen Kande, der er født den 22. september 1911 i Silkeborg som søn af arbejdsmand Harald Pedersen Kande og hustru Ane Marie Christiansen.

Bosat: Funder Bakke 43 pr. Silkeborg.

Magda Lundgaard Pedersen gik i skole i Glarbo samt i Them og var desuden i 1932 elev på Jebjerg efterskole. Hun var derpå indtil giftermålet beskæftiget ved husgerning.

Knud Valdemar Pedersen Kande gik bl. a. i skole i Silkeborg og Balle. Han lærte efter skolegangen landbruget, afbrudt af militærtjeneste i Tønder 1930-1931, og havde vinteren 1938-1939 et ophold på Vejlbj landbrugsskole. I 1944 købte han ejendommen Frydshjem i Salten, der er på 28 tdr. land, og denne drev han indtil 1965. I nogle år var han nu arbejdsmand, bl. a. på Silkeborg Maskinfabrik, hvorpå han gennemgik specialarbejderkursus i Silkeborg.

I ægteskabet er børnene V. E. 5. a. - V. E. 5. d.

V. E. 5. a.

Karen Marie Lundgaard Kande er født den 22. september 1940 i Salten, Them sogn.

Bosat: Skolevangsallé 37, Risskov.

Karen Marie Lundgaard Kande gik i skole i Them og var desuden i 1956 elev på Levring efterskole. Hun arbejdede ved husgerning indtil sit 18. år og efter at have været syerske i 4 år på Angli var hun i huset 2 år i Tyskland. Hun gennemgik nu uddannelse som sekretær på Olympia-skolen i Aarhus og har siden været beskæftiget som kontorassistent.

V. E. 5. b.

Birthe Lundgaard Kande er født den 25. august 1945 i Salten, Them sogn.

Bosat: Kyradservedvej 40, Horsens.

Birthe Lundgaard Kande gik i Frisholm Centralskole samt på Kornmod i Silkeborg, hvorfra hun tog realeksamen. I to år arbejdede hun nu ved husgerning, og i 1967 blev hun uddannet børnehavelærerinde i Aarhus. Hun har siden haft ansættelse som sådan i Horsens.

V. E. 5. c.

Rita Lundgaard Kande er født den 29. oktober 1947 i Salten, Them sogn.

Bosat: Lindegaardsvvej, Charlottenlund.

Rita Lundgaard Kande er telefonist.

V. E. 5. d.

Inger Lundgaard Kande er født den 29. juli 1954 i Salten, Them sogn.

V. E. 6.

Erik Lundgaard Pedersen er født den 5. juni 1918 i Over Langkær, Them sogn. Han blev gift den 25. november 1944 i Brahetrolleborg kirke med Inger Margrethe Rasmussen, der er født den 13. december 1917 i Brahetrolleborg sogn som datter af gårdejer Rasmus Rasmussen og hustru Poulina Rasmussen.

Bosat: Rodelund pr. Them.

Erik Lundgaard Pedersen gik i skole i Them og var desuden i 1933 elev på Levring efterskole. Han gennemgik uddannelse ved landbruget, afbrudt af militærtjeneste ved gardehusarerne i København 1939-1940 med genindkaldelse 1941, og besøgte 1942 Malling landbrugsskole. I 1944 overtog han plejefaderens gård, den 30 tdr. land store Rodelund, som han siden har drevet, samtidig med han fra 1958 har været sognefoged.

Inger Margrethe Rasmussen gik i skole i Haagerup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente dels hjemme og dels ude hos andre. I 1938 var hun elev på Klejsgaard husholdningsskole.

V. E. 6. a.

Jørgen Lundgaard Pedersen er født den 17. marts 1946 i Rodelund, Them sogn.

Han læser på teknikum i Aarhus.

V. E. 6. b.

Martha Lise Lundgaard Pedersen er født den 26. december 1949 i Rodelund.

V. E. 6. c.

Peder Lundgaard Pedersen er født den 14. januar 1956 i Rodelund.

V. F.

Martha Marie Pedersen er født den 6. november 1883 i Over Langkær, Them sogn, og hun døde den 17. november 1958 i Rodelund, Them sogn. Hun blev gift den 6. november 1909 i Them med Peder Pedersen Møller, der er født den 18. september 1881 i Kærsgaard, Balle sogn, som søn af gårdmand Anders Pedersen Møller.

Bosat: Rodelund pr. Them.

Martha Marie Pedersen gik i Bakbjerg skole. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, afbrudt af et ophold på Kærehave Landbrugs- og husholdningsskole 1904.

Peder Pedersen Møller gik i skole i Balle, Skellerup Nygaarde og i Them. Han arbejdede først tre år indenfor foderstof- og mølleribranchen, dels i Silkeborg og dels i Sønderjylland, hvorpå han kom til landbruget. I 1903 aftjente hans sin værnepligt i Aarhus med genindkaldelser flere gange i perioden 1914-1918, og i 1909 købte han Rodelund Mølle og Savværk, som han havde indtil 1912, da han solgte det og købte gården Rodelund. Han drev denne indtil 1944, da den afstodes til hans plejesøn Erik Lundgaard Pedersen, medens han selv blev boende i Rodelund, hvor han iøvrigt virkede som sognefoged fra 1919 til 1958.

I ægteskabet er børnene V. F. 1. - V. F. 2.

V. F. 1.

Marie Møller er født den 21. maj 1910 i Rodelund, Them sogn. Hun blev gift den 20. maj 1943 i Them med Thorkild Ragborg, der er født den 20. november 1904 i Vemb som søn af maskinfabrikant Johan Marinus Ragborg og hustru Ane Kirstine.

Bosat: Rodelund pr. Them.

Marie Møller gik i skole i Them og var desuden i 1924 elev på Ølgod ungdomsskole. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og havde fra 1933 til 1943 ansættelse som kammerjomfru på Amalienborg Slot.

Thorkild Ragborg er repræsentant.

I ægteskabet er datteren V. F. 1. a.

V. F. 1. a.

Susanne Marie Ragborg er født den 7. april 1947 i København. Hun blev gift den 7. oktober 1967 i Them med Birger Ib Frederiksen, der er født den 9. februar 1946 i Helligkorskirken sogn, København, som søn af Frode Thorkild Edward Frederiksen og hustru Gurli Viola Zangenberg.

Bosat: Classensgade 36, København Ø.

Susanne Marie Ragborg gik i skole i København. Hun havde først plads i huset og var senere hospitalsmedhjælper på Kommunehospitalet samt på Diakonissestiftelsen.

Birger Ib Frederiksen gik i skole i København. Han stod i lære som dekoratør og er nu hovedsagelig beskæftiget som chauffør ved et grossistfirma.

V. F. 1. a. 1) Dorthe Frederiksen er født den 30. juli 1968 i Tagensbo sogn, København.

V. F. 2.

Minna Møller er født den 18. maj 1913 i Rodelund, Them sogn. Hun blev gift den 17. oktober 1936 i Dybbøl med Karl Andersen Grønning, der er født den 21. marts 1912 i Silkeborg som søn af vognmand Anders Grønning og hustru Anna Marie.

Bosat: Boulevarden 23, Vejle.

Minna Møller gik i skole i Them. Hun var efter skolegangen først beskæftiget ved husgerning og arbejdede derefter indenfor hotelbranchen.

Karl Andersen Grønning gik i skole i Silkeborg. Han var beskæftiget indenfor hotelbranchen indtil 1953 og har siden været autoforhandler i Vejle.

I ægteskabet er børnene V. F. 2. a. - V. F. 2. b.

V. F. 2. a.

Per Møller Grønning er født den 30. august 1945 i Haastrup på Fyn.

Han er handelsuddannet og aftjener for tiden sin værnepligt.

V. F. 2. b.

Lars Møller Grønning er født den 30. oktober 1952 i Vejle.

V. G.

Niels Ebbesen Pedersen er født den 7. maj 1888 i Over Langkær, Them sogn, og han døde den 19. august 1965 i Silkeborg. Han blev gift den 30. april 1916 i Them med Anne Jensen Melgaard, der er født den 30. april 1892 i Salten, Them sogn, som datter af gårdejer Laurits Jensen Melgaard og hustru Kirsten Nielsen.

Bosat: Sdr. Vissing pr. Brædstrup, tidligere Over Langkær pr. Them.

Niels Ebbesen Pedersen gik i Bakbjerg skole indtil sit 14. år og kom derefter til landbruget, hvor hans første plads var på gården Revlebjerg i Them sogn. Som 20-årig var han elev på Stevns landbrugsskole, og efter desuden at have tjent her i et år havde han plads et år på Hillerødeggen. Han opholdt sig nu hjemme på fødegården indtil maj 1911, da han rejste til Elk Point i Alberta, Canada, hvor hans søster Mette Marie, som var gift med en farmer, boede. Han fik her af staten foræret ca. 15 ha. jord, som han drev indtil 1915, da han overgav skødet på jorden til søsteren og svogeren og vendte tilbage til Danmark. I februar 1916 købte han en ejendom på ca. 20 tdr. land i Salten Skov, men handlen gik tilbage mod erstatning, idet den forrige ejer fortrød, hvorefter Niels Ebbesen Pedersen i juni 1916 købte Petersminde i Salten Skov, som han drev indtil marts 1919, da han, efter at broderen Rasmus og dennes hustru med kort tids mellemrum var døde af spansk syge, overtog føde-

gården Over Langkær til en købesum af 43.000 kr. Han drev nu sammen med sin hustru Over Langkær indtil juni 1955, da gården afstodes til sønnen Laurits formedelst 92.000 kr. samt visse ydelser i naturalier. Efter afståelsen af gården købte ægteparret den nedlagte Bakbjerg skole og flyttede ind her. - Sønnen Rasmus Melgaard Pedersen fortæller om ham: "Niels Ebbesen Pedersen var en særdeles aktiv og interesseret landmand, der bistået af sin dygtige hustru drev et mønsterværdigt landbrug. Han var rettænkende og velanskrevet på sin egen, hvilket resulterede i en del tillidshverv; således var han i 24 år medlem af bestyrelsen for Them Andelsmejeri, først som kasserer og senere som formand, ligesom han sad i bestyrelsen for Silkeborg Mejeriforening, var voldgiftsmand i Silkeborg Andelsslagteri, formand for Salten Skov Lokalforening, regnskabsfører for Salten Skov brugsforening og i bestyrelsen for Them sogns Venstrevælgerforening. I sit otium i Bakbjerg skole fulgte han stadig med i gårdens drift, ligesom han nøje fulgte, hvad der foregik på egnen, ikke mindst indenfor landbruget, som var hans store interesse. Han var åndsfrisk, rask og rørig indtil et års tid før sin død, hvor han blev ramt af en mindre blodprop, der i august 1965 fremkaldte døden."

Anne Jensen Melgaard gik i Salten skole. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. på Salten Overgaard samt i Sdr. Vissing. I 1913 blev hun husbestyrerinde for en broder i Salten Skov brugsforening, og den sidste tid inden giftermålet var hun postassistent på Salten posthus.

I ægteskabet er børnene V. G. 1. - V. G. 7.

V. G. 1.

Mary Melgaard Pedersen er født den 28. oktober 1916 i Salten Skov, Them sogn. Hun blev gift den 26. april 1941 i Them med Gunnar Søren Jensen Brønd. Han er født den 11. november 1919 i Sdr. Vissing som søn af tømrermester Thomas Brønd og hustru Kirstine Andersen og han døde den 25. maj 1966 i Aarhus.

Bosat: Søgade 56, Brædstrup.

Mary Melgaard Pedersen gik i Bakbjerg skole. Hun lærte husgerning og tjente bl. a. fire år på Addithus som kokkepige.

Gunnar Søren Jensen Brønd gik i skole i Sdr. Vissing. Han udlærtes som tømrer hos faderen og overtog i 1955 dennes tømrerforretning, som han derpå drev indtil sin død.

V. G. 1. a.

Ernst Melgaard Brønd er født den 15. maj 1941 i Sdr. Vissing, og han døde den 13. marts 1948.

V. G. 1. b.

Kurt Brønd er født den 21. juli 1947 i Sdr. Vissing.

Bosat: Søgade 56, Brædstrup.

Kurt Brønd er udlært elektriker.

V. G. 1. c.

Thorkild Brønd er født den 3. marts 1951 i Sdr. Vissing.

V. G. 2.

Karla Melgaard Pedersen er født den 10. januar 1919 i Salten Skov, Them sogn.

Bosat: Søndergade 21, Hinnerup.

Karla Melgaard Pedersen gik i Bakbjerg skole. Hun lærte husgerning hjemme og tjente desuden bl. a. fire år som kokkepige på Addithus samt tre år på Løndal. I fire år var hun nu ekspeditrice på Marskendal Andelsmejeri, hvorefter hun i 1950 flyttede til Hinnerup, hvor hun siden har været bestyrer af en Tatol-forretning.

V. G. 2. a.

Niels Erik Melgaard Pedersen er født den 28. juni 1945 i København, og han døde den 4. oktober 1968.

Han var udlært elektriker og havde aftjent sin værnepligt i Varde.

V. G. 3.

Rasmus Melgaard Pedersen er født den 4. februar 1921 i Over Langkær, Them sogn.

Bosat: Højbjerg pr. Rødkærbro.

Rasmus Melgaard Pedersen gik i Bakbjerg skole. Han udlærtes i 1939 i Torp brugsforening pr. Østbirk og virkede derpå 1½ år som kommis i Them brugsforening. Efter at have været elev på Andelsskolen i Middelfart arbejdede han som kommis flere forskellige steder indtil 1952, da han overtog en købmandsforretning i Højbjerg, som han siden har drevet. I 1966 købte han endvidere Højbjerg Kro, i hvis bygning forretningen er beliggende, og han videredriver nu kroen ved en forpagter.

V. G. 4.

Kirsten Melgaard Pedersen er født den 17. november 1922 i Over Langkær, Them sogn.

Hun blev gift den 28. december 1948 i Them med Peter Jensen, der er født den 24. november 1923 i Sønderup som søn af gårdejer Laurits Laurberg Jensen og hustru Kirstine Sørensen.

Bosat: Borup pr. Løgstrup.

Kirsten Melgaard Pedersen gik i Bakbjerg skole. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Peter Jensen gik i Sønderup Friskole. Han lærte landbruget og var vinteren 1946-1947 elev på Uldum højskole. I 1948 overtog han gården Kvostedlund, som han havde indtil 1959, da han solgte den og købte den 60 tdr. land store gård Kraghøj i Borup.

V. G. 4. a.

Jørgen Melgaard Jensen er født den 12. maj 1951 i Kvostedlund, Taarup sogn.

Han er i murerlære.

V. G. 4. b.

Anne Kirstine Jensen er født den 30. oktober 1955 i Kvostedlund.

V. G. 5.

Meta Melgaard Pedersen er født den 25. september 1924 i Over Langkær, Them sogn, og hun døde den 13. oktober 1964.

Meta Melgaard Pedersen gik i Bakbjerg skole. Hun lærte husgerning og tjente bl. a. på Addithus samt et års tid i Malmø. Hun havde endvidere et ophold på Krabbesholm højskole og opholdt sig iøvrigt en del hjemme, hvor hun var beskæftiget ved landbruget, som var hendes store interesse. Desværre led hun af dårlige nerver, hvorfor hun tilbragte en del af sine sidste leveår på sygehus og rekreativshjem.

V. G. 6.

Laurits Melgaard Pedersen er født den 23. april 1926 i Over Langkær, Them sogn, og han døde i august samme år.

V. G. 7.

Laurits Melgaard Pedersen er født den 21. juli 1927 i Over Langkær, Them sogn. Han blev gift den 10. december 1955 i Sdr. Vissing med Kamma Annelie Østergaard Christensen, der er født den 11. januar 1924 i Smedebæklund, Ejstrup sogn, som datter af købmand Chresten Christensen og hustru Mette Nielsen.

Bosat: Randersvej 47, Ry.

Laurits Melgaard Pedersen gik i Bakbjerg skole og var desuden vinteren 1941-1942 elev på Brædstrup efterskole. Han lærte efter skolegangen landbruget og besøgte vinteren 1948-1949 Ry højskole. En tid var han fodermester på Asmildkloster landbrugsskole, og vinteren 1951-1952 var han derefter elev samme sted. Han arbejdede nu ved landbruget, bl. a. i Sverige samt et år på Bygholm ved Horsens, og i 1955 overtog han derpå sin 63 tdr. land store fødegård Over Langkær, som han drev indtil 1966, da den solgtes.

Kamma Annelie Østergaard Christensen gik i skole i Addit. Hun opholdt sig derefter hovedsagelig hjemme hos faderen, hvor hun bl. a. i nogle år arbejdede i hans købmandsforretning i Addit.

V. H.

Dagmar Pedersen er født den 9. marts 1893 i Over Langkær, Them sogn. Hun blev gift den

18. marts 1913 i Them med Laurs Laursen. Han er født den 10. april 1885 i Rustrup, Them sogn, som søn af gårdejer Rasmus Laursen og hustru Ane Jensen, og han døde den 11. marts 1965 i Silkeborg og blev begravet i Them.

Bosat: Silkeborg.

Laurs Laursen var gårdejer.

I ægteskabet er børnene V. H. 1. - V. H. 3.

V. H. 1.

Rasmus Laursen er født 1913. Han er gift med Birtha N. N., med hvem han har to børn.

Bosat: Gammellosevej 138, Gentofte.

Rasmus Laursen er revisor. (Se supplement bag i bogen)

V. H. 2.

Anna Marie Laursen er født den 25. august 1914 i Rustrup, Them sogn. Hun blev gift den 2. oktober 1941 i Aarhus med Svend Jacobsen, der er født den 2. oktober 1902 i Bjerager sogn som søn af gårdejer Thomas Jacobsen og hustru Maren.

Bosat: Rørthvej 27, Odder.

Anna Marie Laursen gik i skole i Gjessø. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, dels hjemme og dels ude. De sidste ca. tre år har hun været sygemedhjælper.

Svend Jacobsen gik i skole i Ørting. Han lærte landbruget og var beskæftiget ved dette indtil 1962, heraf en årrække som ejer af en ejendom i Gosmer.

I ægteskabet er børnene V. H. 2. a. - V. H. 2. d.

V. H. 2. a.

Thomas Jacobsen er født den 23. december 1941 i Gosmer.

Bosat: Torrild pr. Odder.

Thomas Jacobsen gik i skole i Hatting. Han lærte landbruget og aftjente fra 1962 til 1963 sin værnepligt i Padborg samt i Aalborg. I 1965 var han elev på St. Restrup husmandsskole.

V. H. 2. b.

Aksel Jacobsen er født den 24. oktober 1943 i Gosmer. Han er gift med Karen N. N.

I november 1967 boede ægteparret i Viborg, hvor han var sergent.

V. H. 2. c.

Ragnhild Jacobsen er født den 16. oktober 1946 i Gosmer.

Hun er tilskærerske.

V. H. 2. d.

Bodil Jacobsen er født den 14. januar 1949 i Gosmer.

Hun er i koloniallære.

V. H. 3.

Nanna Laursen er født 1918. Hun er gift med Niels Hansen, der er formand.

Bosat: Boeslundvej 14A, Brønshøj.

I ægteskabet er to børn.



V. Rasmus Pedersen
og Ane M. Rasmussen



V. Rasmus Pedersen



V. Gaarden "Over Langkær"



V. A. Nielsine K. Pe-
dersen og Anton G.
An dersen



V. B. Mette Marie Pe-
dersen og Orla Fisch



V. C. Laura Pedersen og Martin C.
Laursen



V. E. Rasmus A. Pedersen og
Karen L. Rasmussen





V. E. 6. Erik Lundgaard Pedersen
og Inger M. Rasmussen



V. F. Martha M. Pedersen og
Peder Pedersen Møller



V. F. Gaarden "Rodelund"



V. F. 1. Marie Møller og
Thorkild Ragborg



V. F. 2. Minna Møller og Karl A. Grønning



**V. G. Niels Ebbesen Pedersen og
Anne Jensen Melgaard**



**V. G. 1. Mary Melgaard Pedersen og
Gunnar S. Jensen Brønd**



**V. G. 2. Karla Mel-
gaard Pedersen**



**V. G. 3. Rasmus Mel-
gaard Pedersen**



V. G. 4. Kirsten Melgaard Pedersen og Peter Jensen



V. G. 5. Meta Melgaard Pedersen



V. G. 7. Laurits Melgaard Pedersen og Kamma Annelie Ø. Christensen



V. H. Dagmar Pedersen og Laurs Laursen

VI. Anders Pedersen
=====

er født den 25. september 1847 i Them sogn. Han blev konfirmeret 1862.

VII. Niels Pedersen
=====

er født den 12. januar 1851 i Them sogn.

*Supplement
til bogens
efterkommeroversigt*

Naturligvis er en slægtsbog ikke afsluttet, så længe slægtens medlemmer stadig er i live, idet der jo hele tiden sker nye ting lige fra fødsler, giftermål og dødsfald, til stillings- og adresseændringer. Nærværende slægtsbog er da også kun ført up-to-date og vil i løbet af få år blive mangelfuld, såfremt fremtidige begivenheder indenfor slægten ikke tilføjes. Det anbefales derfor slægtens medlemmer at gøre brug af efterfølgende sider til nedskrivning af tilføjelser, efterhånden som nye begivenheder indtræffer - i hvert fald indenfor éns egen gren af efterkommeroversigten. Det er en ting, der let lader sig udføre, og som vil være til stor hjælp sidenhen, ikke så meget for Dem selv, som for de af slægtens efterkommere, der engang skal arve denne bog.

For overskuelighedens skyld bør De ved hver tilføjelse anføre det registreringsnummer, som den person, de omtaler, har i bogens tekst.

Supplement indgået under trykningen:

I.F.2.c.

Arne Boyen Rasmussen tog realeksamen og stod derefter i lære som automekaniker. En tid var han på flyveskole ved militæret, og efter at have været på Askov højskole tog han studentereksamen fra Statens Kursus. I 1964 etablerede han sig som mekanikermester i Horsens med egen virksomhed.

Birgith Jeppesen tog handelseksamen og udlærtes på kontoret ved Dansk Esso, hvor hun derpå virkede i nogle år. Efter giftermålets indgåelse blev hun kontorassistent ved et højspændingsanlæg.

I.F.2.c.1) Pernille Boyen Rasmussen er født den 22. februar 1967 i Torsted sogn.

I.F.2.b.

Jens Erik Boyen Rasmussen blev gift den 16. januar 1960 i Emdrup sogn, København, med Elsebet Otto Lorentzen, der er født den 12. april 1940 i Løgstør som datter af Knud Møller Lorentzen og hustru Else Bentzen.

Jens Erik Boyen Rasmussen er prokurist.

I.F.2.b.1) Marianne Boyen Rasmussen er født den 23. marts 1964 i København.

I.F.2.b.2) Hans Boyen Rasmussen er født den 26. juli 1966 i København.

III.C.5.b.2)

Connie Porup Olsen havde først plads $\frac{1}{2}$ år i huset og gennemgik derpå den 1-årige handelskole, hvorefter hun stod i lære som ekspeditrice i en skotøjsforretning.

Ægteparret bor nu: Ny Havnegade 11, Horsens.

V.H.1.

Rasmus Laursen er født den 16. august 1913 i Rustrup, Them sogn. Han blev gift den 20. oktober 1943 i Vindinge med Bertha Kathrina Frederiksen, der er født den 1. januar 1913 i Lillevang, Vindinge sogn på Sjælland som datter af gartneriejer Emil Frederiksen og hustru Kirstine Olsen.

Rasmus Laursen gik i skole i Gjessø og var elev på Jebjerg ungdomsskole, Vallekilde højskole og Korinth landbrugsskole. I 1942 dimitteredes han som cand. agro. fra Den kongl. Veterinær- og Landbohøjskole, København, og i 1944 oprettede han derpå et revisionsfirma under navnet Gartnerens Regnskabsforening med økonomisk rådgivning i danske gartnerier som speciale. Indtil 1959 virkede han som konsulent ved samme, og han har siden været direktør for virksomheden, som nu har kontorer i København, Odense, Kolding, Aarhus og Aalborg.

Bertha Kathrina Frederiksen er udlært damefrisør og har drevet egen salon i Brønshøj, Odense og Lyngby.

V.H.1.a.

Karin Laursen er født den 27... 1949 på Frederiksberg.

Hun er i lære som teknisk assistent.

V.H.1.b.

Finn Laursen er født den 17. oktober 1953 i Gentofte.