



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

*Denne Slægtsbog er udarbejdet paa Foranledning af Købmand Johannes Jensen og
Hustru, Husungade 27, København N., og overgives kommende Generationer til
Videreførelse.*

*Slægtsbog
for
Efterkommere
efter
Niels Sørensen
født 1852*

*Hvad af Fædres Saga findes,
bør af Efterslægten mindes.*

*Dansk Slægtsforskning,
Fredericia.
1960*

Forord

Ved Udarbejdelsen af denne Slægtsbog er anvendt Kirkebøger, Folketællingslister, Lægdsruller, Skifteprotokoller, Skøde- og Panteportokoller, Tingbøger og endvidere Avissamlinger samt Personalhistorisk Litteratur, bl.a. J. Abildtrup: "Selvejerslægten Bjødstrup", "Abildtrupgaard og dens Beboere 1498-1925" og "Slægten Abildtrup", S.W. Wiberg: "Almindelig dansk Præstehistorie", C. Klitgaard: "Vendsysselske Præstefamilier", C. Møller: "Borbjerg Sogns Historie" og endvidere "Kirkehistoriske Samlinger" og Traps: "Danmark".

Slægtsbogen er opbygget i 4 Afsnit. Første Afsnit indeholder Slægtsforbindelsen fra Probanden til Niels Sørensen og Karen Jensdatter. Andet Afsnit er Anetafle for Niels Sørensen, tredje Afsnit er Anetafle for Karen Jensdatter, og fjerde Afsnit er Efterslægtstavlen.

For Anetaflerne gælder det, at hver Slægtslinie er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved Hjælp af de bevarede Kilder, og naar en Linie standser helt op, maa det derfor forstaas saaledes, at enten svigter Kilderne helt - Kirkebøger og andre Arkivalier findes ikke - eller de paagældende Personer ses ikke døbt i det Sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres Forslægt har nogen Tilknnytning til Sognet. Almindeligvis er i saadanne Tilfælde ogsaa alle omliggende Sognes Kirkebøger undersøgt.

Gamle Dokumenter og lign. er afskrevet direkte, og de Fejl m.v., der forekommer i Originalen, vil altsaa ogsaa forekomme i Afskriften. De i ældre Kirkebøger anvendte latinske Søn- og Helligdagsbetegnelser er omregnet til Kalenderdatoer.

Ved Stednavne er, hvor de ikke forekommer som Citat fra Arkivalier, anvendt den Stavemaade, som benyttes i Post- og Telegrafvæsenets Adressebog.

I Lister over Faddere og Forlovere anvendes almindeligvis den samme Angivelse og Stavemaade, som er benyttet i den paagældende Kirkebog, da det vil føre for vidt at identificere hver enkelt Fadder eller Forlover.

Efterslægtstavlen - Afsnit 4 - er opbygget paa følgende Maade: Børnene af den Person, hvem Efterkommeroversigten gaar ud fra, er betegnet med Romertal. Hvert Romertals Børn er betegnet med store Bogstaver, hvert stort Bogstavs Børn er betegnet med Arabertal, og hvert Arabertals Børn er betegnet med smaa Bogstaver.

I Forhold til Stamfaderen er Romertal altsaa Børn, store Bogstaver Børnebørn og Arabertal Oldebørn.

Af Hensyn til Overskueligheden er der yderligere lavet Indrykninger ved hvert Generationsskifte.

Naar man sætter sig grundigt ind i dette System, kan man "stedfæste" en-

hver Person i Oversigten i Forhold til sig selv. Saaledes kan man fastslaa, at en Person, der f. Eks. er betegnet med I F 2 b er Farfars Farbrors Søns Søn til f. Eks. III B 4 d - forudsat det hele Vejen drejer sig om Mandpersoner. Navne og Data paa nulevende Personer er saa vidt muligt anført efter egne Opgivelser, og der forekommer derfor Tilfælde, hvor f. Eks. Søsken- des Efternavne er stavet forskelligt.

Med Hensyn til Billedmaterialet bemærkes, at enkelte af de til os udlaan- te Originalbilleder har været meget daarlige, hvorved naturligvis ogsaa Gen- givelsen i Bogen er blevet af ringe Kvalitet.

Da Størsteparten af de benyttede Kilder - bl.a. Kirkebøgerne - endnu er utilgængelige for Aarene efter 1890, beror Bogens Oplysninger efter dette Aar hovedsageligt paa Meddelelser fra Slægtens Medlemmer og er altsaa ukon- trollable gennem Arkivalier.

I Anetavlen for Karen Jensdatter forekommer som Ane Nr. 9264 og 9632 en Ib (Hvid), der er født før 1390. Han var i første Halvdel af 1400erne bosat i Trabjerg. C. Møller opstiller i "Borbjerg Sogns Historie" den Hypotese, at Hvidslægten stammer fra Skjalm Hvides Slægt, men det er ikke muligt at føre Bevis for denne Antagelses Rigtighed. Ogsaa Ane Nr. 4628, Niels Thor- sen Kalf antages at være af Hvidernes berømte Æt, men det er ikke muligt at føre noget genealogisk Bevis for Antagelsens Rigtighed.

Idet vi takker Slægtens Medlemmer for den Velvilje, man har vist os un- der Bogens Udarbejdelse, udtrykker vi Haabet om, at Slægtsbogen maa blive til Glæde for saavel nulevende som kommende Generationer.

Fredericia i Oktober 1960

DANSK SLÆGTSFORSKNING

P R O B A N D

Elfrida Rosalie Sørensen

er født d. 4. November 1911 i Skjern.

Hun blev gift d. 12. Maj 1940 i Magleby med

Johannes Jensen

der er født d. 25. September 1903 i Magleby som Søn af Husmand Lars Peter Jensen og Hustru Johanne Marie Iversen, og han døde d. 15. Januar 1974 i Stege.

Elfrida Rosalie Sørensen har gået i Skole i Vejen, og efter Skolegangen kom hun ud at tjene og havde forskellige Pladser ved Husgerning. I 1933 begyndte hun som Sygeplejeelev og virkede som Sygeplejerske til Giftermaalet, fra 1939 som Vikar for Hjemmesygeplejersken i Magleby.

Siden 1948 har Elfrida Rosalie Sørensen haft Ansættelse som Vikar paa Stege Sygehus.

Johannes Jensen har gået i Skole i Magleby. Efter Skolegangen blev han uddannet ved Landbruget, aftjente 1924 sin Værnepligt i Vordingborg, og Vinteren 1927-1928 var han Elev paa Ollerup Højskole. Efter Højskoleopholdet var Johannes Jensen hjemme paa Forældrenes Ejendom, som han overtog i 1937 og drev til 1946.

I Aarene 1946-1951 drev Johannes Jensen og Hustru Pensionat i Stege, og 1952 overtog de en Købmandsforretning.

(Se Efterkommere efter Niels Sørensen III F)

F A R

Jens Christian Sørensen

døbt Jens Kristjan Sørensen, er født d. 27. September 1879 paa Grydholt Mark, Tvis Sogn.

Han blev døbt d. 28. September 1879 i Hjemmet og fremstillet i Tvis Kirke d. 23. November samme Aar. Faddere var Husmand Jens Jørgensen og Hustru af Borbjerg, Pigen Kristine Knudsen af Mejrup og Lærer Bisgaard, Mejrup.

Jens Christian Sørensen blev gift d. 25. Februar 1902 i Tvis Kirke med

Anine Thomsen

Forlovere ved Brylluppet var Boelsmand Niels Sørensen af Grydholt og Tømrer Søren Thomsen, Holstebro.

Anine Thomsen er født d. 7. August 1879 i Egelund, Haderup Sogn, som Datter af Arbejdsmand og Husmand Thomas Pedersen Brændgaard og Hustru Ane Kirstine Sørensen, og hun døde d. 31. Marts 1949 i Vejen.

Hun blev døbt d. 24. August 1879, og Faddere ved Daaben var Daglejer Peder Pedersens Hustru Maren af Skive, Husmand Thomas Brændgaards Datter, Husmand Kristen Thomsen, Haderup, og Gaardmand N.C. Nielsen, Egelund.

Jens Christian Sørensen har gaaet i Skole i Tvis. Han havde Plads ved Landbruget forskellige Steder indtil sit 18. Aar, hvorefter han var hjemme i ca. 4 Aar.

I 1903 flyttede Jens Christian Sørensen til Holstebro, hvor han var Cementstøber til 1911, da han flyttede til Skjern, hvor han boede i et Aars Tid.

I 1912 flyttede Jens Christian Sørensen til Vejen, hvor han arbejdede paa Vejen Cementvarefabrik til 1930, da han begyndte som Medhjælper paa Vejen Kirkegaard. I 1932 blev han ansat som Graver og virkede som saadan til 1951, da Sønnen Thorvald Axel Kristian Sørensen overtog Stillingen.

Anine Thomsen har gaaet i Skole i Haderup. Efter Konfirmationen lærte hun Syning og arbejdede ved dette indtil 1906.

F A R F A R

Niels Sørensen

er født d. 1. November 1852 i Hummelmosehus, Hjerm Sogn, og han døde d. 30. September 1937 i Holstebro.

Han blev døbt d. 26. December 1852 i Hjerm Kirke, og Faddere ved Daaben var Husmandsdatter Birgitte Kirstine Nielsdatter af Fabjerg Sogn, Gaardmand Peder Laursens Børn, Laust Pedersen og Kirsten Pedersdatter af Bak, samt Tjenestekarl Niels Chr. Christensen af Ø. Ausum.

Niels Sørensen blev gift d. 29. Oktober 1875 i Hjerm Kirke med

Karen Jensdatter

Forlovere ved Brylluppet var Husmand Søren Nielsen, Hummelmosehus, og Gaardmand Lauge Christian Christensen, Borbjerg.

Karen Jensdatter er født d. 26. Juli 1846 i V. Bisgaard, Borbjerg Sogn, og hun døde d. 11. Juni 1926 i Holstebro.

Hun blev døbt d. 30. Juli 1846 i Hjemmet og fremstillet i Kirken d. 18. Oktober samme Aar. Gudmoder var Husmand Niels Hougaards Kone, Juliane Mathilde Nielsdatter af Nr. Hvam, og Faddere var Niels Hougaard, Nr. Hvam, Gaardmand Niels Møllær i Bisgaard, Tjenestekarl Poul Jensen, Holstebro, og Gaardmand Peder Christian Olesens Kone, Lene Nielsdatter, Nr. Hvam.

Niels Sørensen og Hustru boede først et Aars Tid i Toppergaard i Hodsager Sogn, hvorpaa de flyttede til Grydholt Mark - det nuværende V. Grydholt - i Tvis Sogn, og de senere Aar boede de i Holstebro.



*Anetavle
for
Niels Sørensen*

i

(Se Oversigtstavlen længere fremme i Bogen)

-

er født 1812 i Fabjerg Sogn.

Han blev døbt d. 31. Maj 1812 i Fabjerg Kirke, og herom hedder det i Kirkebogen: "Karen Christensdatter Hverrildtoft hendes uægte Barn til Daaben og givet det Navn Søren, frembaaren af Jordemoderen Kirsten Lund, til Barnefar blev udlagt Enkemanden Niels Sørensen Engelund i Fabjerg."

Søren Nielsen blev gift d. 15. November 1844 i Hjerm Kirke med

Maren Christensdatter

Forlovere ved Brylluppet var Gaardmand Jens Madsen i Sdr. Hjerm og Gaardmand Bertel Christensen af Ø. Ausum.

Maren Christensdatter er født d. 30. Marts 1818 i Hummellosehus, Hjerm Sogn.

Hun blev hjemmedøbt d. 30. Marts 1818 og fremstillet i Kirken d. 14. Juni samme Aar. Faddere var Boelsmand Peder Hvidbjergs Kone, Karen Christensdatter i Hjerm, Tjenestepige Birgitte Cathrine Nielsdatter i Lundby i Vejrum Sogn samt Gaardmand Laust Jensen, Gaardmand Christen Hjortborg i Sdr. Hjerm og Boelsmand Peder Hvidbjerg i Hjerm.

Ved Vielsen benævnes Søren Nielsen "Tjenestemenneske" og Maren Christensdatter kaldes Væverske.

I 1862 overtog Søren Nielsen Svigerforældrenes Ejendom, Hummellosehus i Hjerm Sogn.

Hummellosehus var oprindelig identisk med Matr. Nr. 17 af Hjerm Ejerlav og havde da kun et Tilliggende paa 6 \acute{a} 7 Tdr. Land, men senere blev der tillagt Huset Jord fra Matr. Nr. 20 og indkøbt Jordstykker i det tilgrænsende Borbjerg Sogn. Matr. Nr. 17 var oprindelig privilegeret Jord og hørte under Volstrup Hovedgaardstakst. En Overlevering hos Ejendommens Beboere vil vide, at Hummellosehus engang skal have været skænket som Faddergave fra Volstrup. I en meget lang Aarrække har det været brugt af Fæstere under Ausumgaard og har altsaa ikke været skænket som Gave til Brugeren af Ejendommen, som ikke var Ejer af Stedet. Mere tænkeligt er det, at Hummellosehus i Begyndelsen af det 18. Aarhundrede er givet i Daabsgave til et Barn af Jermiinslægten paa Ausumgaard.

I 1776 boede Christen Pedersen (Ane Nr. 24) i Hummellosehus, og efter ham fik Sønnen (Ane Nr. 12) det. Dennes Søn Christen Nielsen (Ane Nr. 6) fik Huset i Fæste 1820, og efter ham fik Svigersønnen Søren Nielsen Fæstebrev paa Hummellosehus, som han købte til Solveje i Aaret 1872 for en Købesum paa

725 Rd1r. Matr. Nr. 20a var da med i Købet. Han afstod i Aaret 1877 Ejendommen til Jens Christian Sørensen fra Hodsager, hvis Søn Peder Sørensen overtog Ejendommen i 1898.

er født 1751 i Tauborg i Nr. Nissum Sogn, og han døde d. 18. Januar 1827 i Bak, Fabjerg Sogn.

Han blev døbt d. 17. Oktober 1751 i Nr. Nissum Kirke, og Faddere ved Daaben var Johannes Geilgaard og Hustru, Niels Sørensen i Resen, dennes Søn Peder samt Maren i Dal.

Som det fremgaar af Kirkebogen ved Sønnens Daab 1812, var Niels Sørensen da Enkemand, men de bevarede Arkivalier fortæller intet om hans første Ægteskab.

Han giftede sig anden Gang i 1812 med

Karen Margrete Christensdatter

der er født 1789 i Hvirreldtoft, Fabjerg Sogn.

Hun blev døbt d. 13. December 1789 i Fabjerg Kirke, baaret til Daaben af Sara Jensdatter. Faddernes Navne kan ikke oplyses, da Kirkebogen paa dette Sted er ulæselig.

Niels Sørensen og Karen Margrete Christensdatters Vielse er ikke fundet indført i Kirkebogen, men derimod findes blandt Forloverattester indført følgende: "Jeg undertegnede Enkemand Niels Sørensen, Nør Engelund i Fabjerg tilstaar herved under min Haand, at jeg haver indgaaet indbyrdes Ægteforening med Karen Margrete Hvirringtoft og samme indbyrdes ægte Forening med først at lade offentlig bekendtgjøre, dette bevidnes under min Haand. Gudum Præstegaard d. 3. Juli 1812. Niels Sørensen."

I 1817 var Niels Sørensen Gaardejer i Haureballe i Fabjerg Sogn, 1820 boede han til Leje i Ø. Nørgaard i Fabjerg Sogn, og ved sin Død 1827 var han Husmand i Bak, ligéledes i Fabjerg Sogn.

Karen Margrete Christensdatter blev gift anden Gang d. 6. Oktober 1828 i Fabjerg Kirke med Enkemand Niels Pedersen Ørts af Rom, der var 48 Aar gammel.

Christen Nielsen

er født d. 28. Juli 1790 i Sir Sogn, og han døde d. 19. November 1840 i Hummelsehus, Hjerm Sogn, og blev begravet d. 25. November.

Han blev døbt d. 22. August 1790 i Sir Kirke, og Faddere ved Daaben var

Christen Jensen Bjerre, Jep Ødegaard, Christen Engsig, Jep Ødegaards Hustru, Anne Madsdatter, samt Pigen Johanne Pilgaard.

Christen Nielsen blev gift d. 18. April 1812 i Hjerm Kirke med

Maren Christensdatter

7

Forlovere ved Brylluppet var Gaardmand Christen Hjortborg og Laurs Smed af Sdr. Hjerm.

Maren Christensdatter er født 1788 i Sdr. Hjerm, Hjerm Sogn, og hun døde d. 25. Marts 1857 under et Besøg hos en Datter, der boede i Fjordhuset, Handbjerg Sogn.

Maren Christensdatter blev døbt d. 17. Februar 1788 i Hjerm Kirke, og Faddere ved Daaben var Jacob Thusborgs Hustru og Datter Johanne, Christen Hummellose og Hustru samt Jens Aasum og dennes Søn Christen.

Den 7. Juli 1820 fæstede Christen Nielsen Hummellosehus i Hjerm Sogn, "som hans salig Far forhen havde i Fæste". Hartkornet var 1 Skp. 1 Alb. samt fra Hattens i Mejrup Sogn 1 Skp. 1 Alb. Han skulde aarligt svare i Landgilde 10 Rdlr. Sølv samt 2 Tdr. Havre og endvidere efter Tilsigelse gøre 5 Dages Tærskearbejde paa Ausumgaard, paa hvilke Dage han skulde nyde fri Kost.

Christen Nielsen kaldes ved sin Død Husmand i Hummellosehus og Tømrer.

der nævnes med Tilnavnet Pilgaard, er født ca. 1720. Han blev gift d. 18. Oktober 1750 i Nr. Nissum Kirke med

Birthe Christensdatter

ogsaa kaldet Birthe Knarborg, der er født 1720 i Resen Sogn.

Søren Nielsen boede først i Touborg i Nr. Nissum Sogn, men 1760 købte han Gaarden Lundgaard i Nr. Nissum Sogn.

Christen Knudsen

er født 1759 i Hvirreldtofthus, Fabjerg Sogn, og han døde samme Sted d. 17. September 1835 som Aftægtsmand og Almisselem og blev begravet d. 25. September.

Han blev døbt d. 25. November 1759 i Fabjerg Kirke, og Faddere ved Daaben var Søren Haurballe, Peder Hvirreldtoft, Laurs Haurballe, Kirsten Skrædder og Margrete Rørich.

Christen Knudsen blev troløvet d. 26. Juni 1789 og d. 21. August samme Aar gift i Fabjerg Kirke med

Anne Marie Lundsbye

der er født 1764, idet Kirkebogen ved hendes Begravelse d. 28. April 1809 angiver hendes Alder til 45 Aar.

Forlovere var Søren Pindsboel og Peder Hjortkær.

Trolovelser kendtes allerede i Middelalderen og var en ægteskabsstiftende Handling. Efterhaanden fik den kirkelige Vielse dog større og større Betydning, og ved Ordinans af 19. Juni 1582 bestemtes det, at et Ægteskab skulde fuldbyrdes af Præsten. Før den kirkelige Vielse blev foretaget, skulde der dog finde Trolovelse Sted i Overværelse af Præsten og 5 andre Personer. En saadan Trolovelse var forpligtende for begge Parter og kunde kun ophæves efter kongelig Bevilling. Efter Loven skulde Præsterne "alvorligen forbyde de trolovede Personer at søge Seng sammen, før end de i Kirken retteligen blive samlede", men blandt Almuen overholdt man ikke denne Lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle Opfattelse af Trolovelsen

som den egentlige ætteskabsstiftende Handling.

I Aaret 1799 blev Trolovelser helt afskaffet ved kongeligt Reskript af 4. Januar, men Trolovelsesskikken fortsatte dog - uden af være ætteskabsstiftende - og er i vore Dage afløst af Forlovelsen.

Som et ydre Tegn paa Trolovelse bar den trolovede - i hvert Fald hvis man var en mere fornem Person - en Fingerring af Guld, der blev anbragt paa fjerde Finger, "thi vise Mestres og Lægers skrivers, at der ganger en Aare fra Hjertet op til den fjerde Finger".

Christen Knudsen, der var Husmand i Hvirreldtoftus i Fabjerg Sogn, var gift anden Gang med Karen Jensdatter, der døde d. 28. Juni 1831 i Hvirreldtoftus som Almissem, 64 Aar gammel.

Niels Christensen

12

er født 1758 i Hummellosehus, Hjerm Sogn, og han døde samme Sted d. 24. Februar 1817.

Han blev døbt d. 29. April 1758 i Hjerm Kirke, baaret til Daaben af Karen, Christen Madsens af Hvidbjerg, og Faddere var Jens Christensen i Sdr. Hjerm, Søren Smørborg, Christen Pedersen af Hummellose, Maren Pedersdatter af Hummellosehus og Maren, Christen Pedersens af Sdr. Hjerm.

Niels Christensen var gift med

Birgitte Jensdatter

13

hvis Forhold er ukendte.

Niels Christensen var i 1790, da Sønnen Christen blev født, bosat i Sir Sogn, og han boede endnu der ved Skiftet efter Faderen 1795. Han overtog efter Faderen Hummellosehus, som hans Søn igen fik Fæstebrev paa i 1820.

Christen Pedersen

14

der nævnes med Tilnavnet Hjortborg, er født 1760 i Gaarden Hjortborg i Hjerm Sogn, og han døde d. 29. Januar 1834 i Sdr. Hjerm, Hjerm Sogn, og blev begravet d. 9. Februar.

Han blev døbt d. 27. April 1760 i Hjerm Kirke, og Faddere ved Daaben var

Søren Smørborg, Christen Madsen og Hustru Karen af Hvidbjerg samt Laurits Jensen Bach og Hustru Kirsten.

Christen Pedersen blev gift d. 1. November 1787 i Hjerm Kirke med

Kirsten Christensdatter

15

Hun er født 1759 i Sdr. Hjerm, Hjerm Sogn, og hun døde samme Sted d. 13. April 1841.

Hun blev døbt d. 7. Oktober 1759 i Hjerm Kirke, og Faddere ved Daaben var Jens Christensen af Ø. Ausum, Christen Nielsen Saustrup og Hustru Maren af Ausum samt Peder Christensen og Hustru Lisbeth af Sdr. Hjerm.

Den 1. December 1787 fæstede Christen Pedersen Hjortborg, som havde været i Hans Majestæts Tjeneste i 3 Aar, den "vesterste" Gaard i Sdr. Hjerm. Hartkornet var 5 Tdr., og heraf skulde aarligt svares i Landgilde 6 Rdlr. 4 Mk. samt 4 Tdr. Havre og 4 Lpd. Smør. Endvidere forpligtedes han til at holde sin Part af Kastdiget samt til at levere de indsiddende Husmænd et Læs "Mautorv". Den tidligere Fæster af Gaarden var Kirsten Christensdatters Stedfar, der havde faaet Gaarden i Fæste ved sit Ægteskab med hendes Mor, Maren Christensdatter.

Knud Christensen

20

der var Husmand i Hvirreltoftus, Fabjerg Sogn, er født ca. 1729.

Han blev trolovet d. 1. November 1756 og gift d. 26. December samme Aar i Fabjerg Kirke med

Kirsten Pedersdatter

21

af Hvirreltoftus.

Forlovere var Jens Jacobsen og Jens Jensen Havreballe.

Christen Pedersen

24

der nævnes med Tilnavnet Bødker, er født ca. 1713, og han døde d. 21. Januar 1795 i Hummelosehus, Hjerm Sogn, og blev begravet d. 1. Februar.

Han var gift første Gang med

Karen Nielsdatter

25

der er født 1713. Hun døde 1785 og blev begravet d. 11. September.

Christen Pedersen var gift anden Gang med Ingeborg Pedersdatter, der nævnes ved Skiftet efter ham d. 21. Februar 1795.

Den 26. September 1785 blev der afholdt Skifte efter Karen Nielsdatter. Der blev foretaget Registrering af Boets Værdier, hvoraf kan nævnes: 1 Ko, der havde faaet 8 Kalve, 1 Faar, 1 lidet Fyrreskrin, 2 røde Stenfade, 1 gl. Lænestol og en Skammel, 1 gl. Rok, 1 Par Karter og 1 lidet Fyrrebord paa Fod. Værdien af Boet var ialt 9 Rdlr. 5 Mk. 8 Sk., medens Gælden beløb sig til 29 Rdlr.

Den 21. Februar 1795 afholdtes der Skifte efter Christen Pedersen. Han efterlod sig Enken Ingeborg Pedersdatter og Børnene:

Peder Christensen, bosat i Tinkerdal.

Niels Christensen, bosat i Sir Sogn.

Maren Christensdatter, ugift og hjemmeværende.

Kirsten Christensdatter, værende i Flensborg.

Karen Christensdatter, 4 Aar gammel.

*der maa være født omkring 1700, var i 1745 Fæster af den Gaard i Sdr. Hjerm,
som i 1753 blev overtaget af Sønnen Christen Pedersen.*

er formodentlig født omkring 1720.

I 1752 kom han fra Bækmark Gods til Ausumgaard og blev Fæster af Gaarden Hjortborg i Hjerm Sogn. Gaarden havde tidligere været fæstet af Anders Hansen, der skulde nyde Ophold hos Peder Pedersen Waad.

I 1781 afstod Peder Pedersen Waad Gaarden til sin Søn Peder.

Christen Pedersen

30

er født ca. 1729.

Han blev trolovet d. 2. November 1753 i Hjerm med

Maren Christensdatter

31

af Ø. Ausum.

Christen Pedersen fik i 1753 Fæstebrev paa Faderens Gaard i Sdr. Hjerm.

Christen Pedersen døde ret ung, og hans Enke giftede sig med Christen Hansen, som derpaa overtog Gaarden og drev den til 1787, da den blev overdraget til Christen Pedersen (Hjortborg), som blev gift med Steddatteren (se Ane Nr. 14 og 15).



*Anetavle
for
Karen Jensdatter*

(Se Oversigtstavlen længere fremme i Bogen)

er født 1782 i V. Bisgaard, Borbjerg Sogn, og han døde d. 12. Oktober 1855 samme Sted og blev begravet d. 21. Oktober.

Han blev døbt d. 23. Juni 1782 i Borbjerg Kirke, baaret til Daaben af Peder Møllers Hustru i Ryde Mølle, og Faddere var Niels Pedersen, Sdr. Hvam, Peder Møller, Esper fra Hanbjerg Hedegaard samt Peder Hinkjærs Hustru og Datter.

Jens Christensen var gift første Gang med Karen Poulsdatter, der døde d. 30. Februar 1831, 54 Aar gammel, og d. 11. April 1834 blev han gift i Borbjerg Kirke med

Charlotte Amalie Nielsdatter

senere kaldet Charlotte Amalie Henningsen.

Forlovere ved Vielsen var Gaardmand Anders Christensen Bisgaard og Husmand Peder Christensen i Røgildhus.

Charlotte Amalie Nielsdatter er født 1802 i Hagebro, Vridsted Sogn, og hun døde d. 16. Januar 1889 i Borbjerg Sogn.

Hun blev døbt d. 12. Oktober 1802 i Vridsted Kirke, baaret til Daaben af Jomfru Eggens i Haderup, og Faddere var Herr Pastor Borup i Sahl, Student Herr Emmiche Mulvad, Peder Poulsen, Tjenestekarl i Hagebro, Madam Borup fra Sahl og Jomfru Cathrine Bregenholm fra Hagebro.

Charlotte Amalie Nielsdatter flyttede efter Jens Christensens Død bort fra Gaarden og opførte en mindre Ejendom i samme Sogn.

I Hjerm-Ginding Herreders Skøde- og Panteprotokol Nr. 16, Fol 139, ses bl.a.:

"..... Gjør vitterligt, at Anno 1806 blev Hjerm-Ginding Herreders Ret sat og administreret af de sædvanlige Retsbetjente og Tinghørere. For Retten mødte Selvejer Chr. Pedersen af Bisgaard i Borbjerg S. og tilkendegav, at han iflg. Fr. 14. Maji 1769 den 5. §, ville dictere sin Villie til Protocols, hvorledes der med hans Gaard efter hans Død skal forholdes, til hvilken Ende han herved fastsatte: At den ældste af hans tvende Sønner Jens Christensen, som er hjemme hos ham og driver Gaarden, skal efter hans Død tilfalde hans Gaard, Vester Bisgaard kaldet, Hartkorn 4 Tdr., tilligemed dens Anpart i Borbjerg Kirketiende, saavel som at den Besætning, Ud- og Indbo af levende og døde, der maatte forefindes, som den Sum som Gaarden og Tienden da maatte være forhæftet for enten det er mere eller mindre end de 1.000 Rdlr., derpaa i den Dag skyldes og imod at udbetale til hans Broder Peder Christensen i Fædre-

ne og Mødrene Arv 150 Rdlr., hvormed denne skal lade sig nøje og imod dettes Opfyldelse skal Gaarden med sammes Kirketiende, Besætning, Ind- og Udboe tilfalde bem. min Søn Jens Christensen og hans Arvinger til evindelig Arv og Ejendom med alle sine Herligheder, Rettigheder, Pligter og Byrder. Saaledes erklærede han at hans Villie var, og deraf bad sig en Afskrift heraf i loulig Form beskrevet meddelt til alle Vedkommendes Efterretning til Bekræftelse."

Denne Selvejerdisposition armodede Jens Christensen om at faa tinglæst d. 7. Januar 1835 som Adkomst og Hjemmel paa Gaarden.

I Jens Christensens første Ægteskab var der følgende Børn:

1. Sophie Marie Jensdatter, døbt d. 11. Februar 1806, død som lille.
2. Niels Jensen, døbt d. 10. December 1810.
3. Povel Jensen, døbt d. 15. Juli 1813.
4. Sophie Marie Jensdatter, døbt d. 17. November 1817.

I andet Ægteskab var Børnene:

1. Niels Jensen, født d. 9. Januar, hjemmedøbt d. 10. Januar og fremstillet i Kirken d. 15. Marts 1835.
2. Christen Jensen, født d. 27. Juni, hjemmedøbt samme Dag og fremstillet i Kirken d. 8. Oktober 1837.
3. Dorteia Cathrine Jensdatter, født og hjemmedøbt d. 21. November, fremstillet i Kirken d. 26. December 1840.
4. Ane Jensdatter, født d. 11. August, hjemmedøbt d. 13. August og fremstillet i Kirken d. 29. Oktober 1843.
5. Karen Jensdatter, født d. 26. Juli, hjemmedøbt d. 30. Juli og fremstillet i Kirken d. 18. Oktober 1846.

Alle Børnene er født i Borbjerg Sogn.



er født 1739 i V. Bisgaard, Borbjerg Sogn, og han døde samme Sted 1806 og blev begravet d. 2. Maj.

Han blev døbt d. 8. November 1739 i Borbjerg Kirke, og Faddere ved Daaben var Peder Christensen Bisgaard, Niels Vognsgaard, Mads Skølvad, Giertrud Marie og Anne Nielsdatter.

Christen Pedersen var gift med

Sofie Marie Jensdatter

der er født i Tiden 1746-1748.

Christen Pedersen fik d. 3. Juni 1802 Skøde paa Gaarden Bisgaard. Skødet, der er indført i Hjerm-Ginding Herreders Skøde- og Panteprotokol Nr. 3., Fol. 493 b, har følgende Ordlyd:

"Underskrevne Ejer af Krogsdal tilstaar og herved vitterliggiør at have solgt ligesom vi og hermed sælger, skiøder og aldeles afhænder fra os og vore Arvinger til Fæsteren Christen Pedersen i Bisgaard i Borbjerg Sogn og hans Arvinger den os tilhørende og af ham paaboende Gaard sammesteds, staaende for Hartkorn 4 Tdr. med paastaaende Bygninger, assureret i Brandkassen for 440 Rdlr., Besætningen og de ved den passerede Udskiftning tillagde Jorder og Ejendomme, hvilket alt fornævnte Kiøber Christen Pedersen maa nu straks tiltræde og det som sin Retmæssige Ejendom besidde, bruge og beholde og benytte sig af som han bedst ved, vil og kan og med alle Herligheder og Rettigheder saaledes som vi det selv eyet haver, alt i Overensstemmelse med Kiøbecontracten desandgaaende af 30. Januarii 1801, som Kiøberen i alle Dele tilforpligtes at opfylde forsaavidt den ikke allerede maatte være opfyldt og som han nu har udbetalt os Kjøbesummen 850 Rdlr., saa giver vi ham ej allene herved fuldkommen Kvittering for samme, men endog under de i Kiøbekontrakten foreskrevne Bestemmelser, fri frelse og hiemler ham Gaarden med ald dens Tilliggende og tilhørende for alle og enhver Tiltale i alle optænkelige Maader i hvad Navn det er eller have kunde samt frasiger os ald Ret og Rettigheder til og svarer til ald Vanhiemmel saaledes at dersom noget af det ved Lov og Dom skulle vorde ham fravunden da at erstatte ham samme med reede Penge i Forhold til Kiøbesummen under vore Navne og Segle."

Selvom Christen Pedersens Gaard i det ovenfor gengivne Skøde benævnes Bisgaard, maa man formode, at Skødet omhandler Vester Bisgaard, da saavel Hartkorn som Tiender er ens.

I Hjerm-Ginding Herreders Skøde- og Panteprotokol VII, Fol. 63, er der indført Skøde til Christen Pedersen paa Kirketienden:

Neg Kammerherre Stiftamtmand Niels Sehested til Rydhauge og Christen Pedersen i Bisgaard har indgaaet følgende Kjøbekontrakt i Overensstemmelse med de for Borbjerg Kirkes Salg vedtagne Conditioner af 13. Januarii d.A., der lyder saaledes:

- 1. Borbjerg Kirke m. Korn- og Kvægtiende overlades fra Dags Dato Kjøberen, hvorfor det bestemte Hartkorn Jordskyld og derefter den forholdsmæssige Deel af Kirkens matriculerede Skyld, som er 38 Tdr. Hartkorn, hvorefter hver især og alle for een fra Dato udreder alle Kirkens og Tiendernes Skatter og Udgifter samt Forpligtelser og Byrder, det være sig til Kongens Kasse, Viin og Brød, Kirkebetienterne eller andet. Med Kirken og Tienden følger intet Kirkegods undtagen de tre Skpr. Htk., som er underlagt Borbjerg Mølle og fremdeles skal forblive ved den, imod at Mølleren foruden de kongelige Skatter svarer aarlig ved Mortensdag den sædvanlige Landgilde, som er 18 Rigsdaler til Tiendens Ejer, at leveres Sognefogeden eller de som udnævnes til Kirkens Forstanderskab.*
- 3. Jus Patronatus et vocandi erhverver Sælgeren sig, og disse Rettigheder følger ikke med disse Kjøb. Kjøbesummen udbetales til Sælgeren i Viiborg Snapsting indeværende Aar med et halvt Aars Rente eller og de betales ligeledes paa Ryhauge til Sælgeren forinden imod Sælgerens Bevis eller Tilstaaelse for at han har modtaget Kjøbesummen og derimod vil i Snapsting 1804 udstæde lovlig Skiøde hvis han ey udstæder det straks hvilket skal dependere af ham selv.*
- 5. Som Valuta i Kjøbesummens Betaling vil Sælgeren modtage fra Kjøberen deres tinglyste Første Prioritets Panteforskrivning forsaa meget af Kjøbesummen, som de ikke contant betaler indtil 25 Rdlr. pr. Tønde Tiendeydende Hartkorn, men skulde nogen forlange højere Laan, eller hele Kjøbesummen til Laans, da medtages og som Valuta hans tinglyste Panteforskrivning med 1ste Prioritet i den kjøbte Tiende og anden Prioritet i Kjøberens øvrige Ejendele. Det stemplede Papir til Kontrakt og Skiøde som er 25 Skill. til hver, for hvem Kjøberen leveres paa sin Tiid paa Rydhauge, hvor samme expederes mod en Erkendtlighed til Forvalteren eller den som udfærdiger det af hver Gaardmand eller Tønde Hartkornsbesidder 2 Mark og 2 Skill. for Contracten og ligesaa meget for Skiødet samt af hver mindre Tønde Hartkornsbesidder det halve. Med Kirken følger alle dens Ornamente, Begravelser og Indretninger, Ejeren tilhørende, dog maa ingen af de i Kirken værende Liig fra deres Hvilested forrykkes, og den Begravelse, som Sælgeren har overdraget sin Søster Enkefru Levetzau i Skanderborg, erhverves*

ham og hende og hendes Efterkommere imod at disse selv holder det indvendig vedlige.

Derefter bød Nr. 24 Christen Pedersen Bisgaard for Hartkorn 4 Tdr. a. Tønden 36 Rdlr., er 144 Rdlr. Dette her gjorte Bud antog Ejeren Kammerherre Sehestedt i Overensstemmelse med Conditionerne, og dette bekræfter Stælger og Kiøber med deres Underskrift.

Rydhave d. 24. Februar 1803."

Niels Henningsen

6

er født 1754, og han døde d. 25. Maj 1836 i Madsdalhus, Skave i Borbjerg Sogn.

Han var gift med

Dorthe Slock

7

Niels Henningsen var først Snedker og Karetmager i Hagebro, Vridsted Sogn.

Ved Skødet dateret d. 29. Juni 1808 overtog han en Gaard i Skave By:

"Jeg underskrevne Kiøbmand Erik Zachariassen Gudichsen i Holstebro tilstaar at have solgt ligesom ieg herved sælger, skiøder og aldeles afhænder til Sr. Niels Henningsen i Skave og hans Arvinger den mig efter Skiøde af 27. Juni 1807 i Skave By tilhørende Gaard af Hartkorn 3 Tdr. 7 Skp. 2 Fjdk. og 2 Alb. med alle sine Bygninger og Ejendomme i Mark og Eng, Mose og Hede intet undtagen, saaledes som jeg den selv har ejet, og allerede af Kiøberen er taget i Besiddelse alt for den accorderede Kjøbesumma 1400 Rdlr., og da Kjøberen har betalt mig den accorderede Kjøbesumma, saa erklærer jeg herved for mig og Arvinger ingen videre Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til eller udi bem. Gaard og Ejendom med dens Kirke- Korn- og Kvægtiende, men samme skal efterdags følge og tilhøre Kjøberen og Arvinger som en uigenkaldelig Ejendom, den ieg og Arvinger efter Loven er pligtig at hjemle. Til Bekræftelse under min Haand og Segl samt tvende Vitterlighedsmænds Underskrift."

Samme Dag udstedte Niels Henningsen en Panteobligation til Skødeudstederen, lydende paa 1200 Rdlr.

Niels Henningsen boede til sidst i Madsdalhus, som han overtog ved Skøde dateret d. 2. April 1823. Til Huset hørte 2 Skp. Hartkorn, og den akkordere-

de Købesum androg 50 Rbd. Sølv.

Den 3. September 1832 udstedte Niels Henningsen en Panteobligation paa 80 Rdlr. til Broderen Hans Nicolaj Henningsen i Vium, som han gav 1. Prioritets Panteret i Ejendommen Madsdalhus.

En af Niels Henningsens Efterkommere, Tømremester Søren Kristian Sørensen, Mejrup Kirkeby pr. Holstebro, er i Besiddelse af en Børste med indlagt Træ, som er forarbejdet af Niels Henningsen. Desuden er han Ejer af et Skrivebord, som delvis er lavet af Træ fra en Kiste, udført af Niels Henningsen.

der var Gaardmand i V. Bisgaard, Borbjerg Sogn, blev gift d. 9. Februar 1738 i Borbjerg Kirke med

Karen Christensdatter (Risum)

der er født 1705 i N. Hvam, Borbjerg Sogn.

Hun blev døbt d. 5. Juli 1705 i Borbjerg Kirke, og Faddere ved Daaben var Iver Thomasen, Jep Christensen Risum, Iver Pedersen i Søndergaard, Kirsten Nielsdatter og Anne Christensdatter i Risum.

Hans Christensen Bloch

er født ca. 1745 paa Kjærgaardsholm Gods i Salling, og han døde d. 22. Februar 1819 i Viborg.

Han blev gift d. 22. April 1768 i Bælum Kirke med

Anne Cathrine Nicolajsdatter Hjardemaal

der er født 1740 i Junget Sogn. Hun døde d. 22. Februar 1813 i Viborg Søndre Sogn.

Hans Christensen Bloch tog d. 10. Oktober 1769 Borgerskab med Husnæring i Viborg, men nævnes ellers som Daglejer. Hans Hustru var Jordemoder i Viborg.

Christen Christensen

18

med Tilnavnet Smed eller Risum, er født 1664 i Risum, Borbjerg Sogn.

Han blev døbt d. 14. August 1664 i Borbjerg Kirke, og Faddere ved Daaben var Karen Smeds, Christen Smed, Christen Kioldsmark, Jep Kioldsmark, Visti Poulsen og Karen Christensdatter.

Christen Christensen var gift med

Maren Pedersdatter

19

der blev begravet d. 13. September 1705 i Borbjerg.

Nicolaj Pedersen Hjordemaal

30

der var Degn i Torum-Junget, er født 1703 i Onsild, og han døde 1749 i Torum Sogn og blev begravet d. 3. November.

Han blev gift d. 10. Juni 1739 i Harre Kirke med

Dorthe Nielsdatter Hopp

31

om hvis Fødsel og Død Arkivalierne intet fortæller. Hun var 1756 bosat i Bajlum, og 1780 boede hun hos Sønnen i Hjerck Degnebolig.

der var Gaardmand i Risum, Borbjerg Sogn, er født ca. 1640 i Keldsmark, Borbjerg Sogn, og han døde 1703 i Keldsmark og blev begravet d. 3. Juni.

Han blev gift d. 13. September 1663 i Borbjerg Kirke med

Maren Christensdatter (Smed)

37

af Trabjerg.

Peder Christensen Hjordemaal

60

er født d. 2. Oktober 1658, og han døde 1723 og angives da at være "en gammel Mand med et anseeligt smukt Skjæg".

Han blev gift 1695 med

Anne Cathrine Junge

61

der er født 1671 i Nykøbing Falster og døde 1709. Efter hendes Død giftede han sig med Maren Olufsdatter.

Peder Christensen Hjordemaal tog Studentereksamen 1682, og 1686 blev han cand. theol. med Karakteren "mediocriter". Han var residerende Kapellan i Vraa fra d. 28. August 1691, og fra d. 22. September 1703 til sin Død var han Præst i Sønder- og Nørre-Onsild.

Niels Jørgen Knudsen Hoppe

62

er født 1685, og han døde d. 8. Januar 1770.

Han blev gift d. 30. Juli 1713 i Hjerck Kirke med

Helle Iversdatter

53

der døde d. 28. Oktober 1771.

Niels Jørgen Knudsen Hoppe var Degn i Hjerck Sogn.

boede først i Risumgaard og senere i Keldsmark, Borbjerg Sogn.

Christen (Christensen) Smed

74

der var Gaardmand i Trabjerg, Borbjerg Sogn, er født ca. 1600, antagelig paa Trabjerggaard, og han døde 1637 i Trabjerg og blev begravet d. 11. Februar.

Han var gift med

Kirsten Bertelsdatter

75

der døde 1678 og blev begravet d. 20. Marts.

Christen Nielsen Morsing

120

er født ca. 1609 i Rær Præstegaard, og han døde 1673 i Hjardemaal.

Han var gift med

Magdalene Edwardsdatter Meyer

121

af Aggersborg, der døde 1693.

Christen Nielsen Morsing var fra 1627 eller 1637 Præst i Hjardemaal Sogn.

I Hjardemaal Kirke findes i Koret et Epitafium (Gravmæle med Indskrift, ophængt i Kirken) over Christen Nielsen Morsing med Portræt af ham og hans 2 Hustruer. Navnet paa hans anden Ægtefælle er ukendt.

Christen Nielsen Morsing havde Sønerne Melchior og Peder. Melchior Christensen Hjardemaal blev Student i Aalborg 1677 og Kandidat 1681. Han var en Tid Huslærer hos Præsten Laurids Bjørn i Jerslev og vistnok Huslærer paa Bangsbo, da han 1684 omtales i Anledning af, at han havde pryglet Præsteenken Karen Jakobsdatter fra Understed i Præsten Laurids Holstebro's Hus i Sæby. Han var en velhavende Mand, der agerede Pengeudlaaner i stor Stil, og som Præst drev han tilige Værtshushold i Sæby. I 1698 blev han idømt en Bøde paa 24 Rdlr. til Præ-

steenkekassen. Aarsagen hertil var, at Kirsten Nielsdatter d. 12. September 1698 tillige med andre var til Alters, og hun modtog Alterbrødet, men da Præsten derefter kom med Vinen, glemte han at give hende Kalken og berørte kun hendes Hage med den. Hun sagde da: "Faderlille! Jeg fik intet af Vinen". -- "Jeg med Hjertens Vemodighed gik ned i Stolen, angrede og med grædende Taarer mig beklagede, blev liggende ned i Stolen paa mine Knæ og græd, indtil Tjenesten var ude". Melchior Christensen Hjardemaal tog Kirsten Nielsdatter med sig hjem og meddelte hende her Altervin af Kalken efter først at have messet over denne. Han ønskede Herrens Velsignelse over hende og bad hende indstændigt om ikke at omtale Uregelmæssigheden, hvad hun altsaa ikke undlod.

Hans Junge

122

der var "Filskærer" i Nykøbing Falster, var gift med

Karen Pedersdatter

123

Knud Danielsen Hopp

124

var gift med

Birthe Pedersdatter

125

Knud Danielsen Hopp var fra 1673 Herredsfoged i Salling Nørre Herred og Herredsskriver i Harre Herred.

var Selvejergaardmand i Risumgaard og Herredsfoged i Hjerm Herred.
Han var gift med

Maren Jepsdatter

145

Jens Jørgensen døde i Aaret 1631, og kort efter blev der rejst Tiltale mod Maren Jepsdatter og Børnene, som Ingeborg Parsberg krævede for Ægt og Arbejde af Risumgaard, som hun mente var en Fæstegaard. Dette blev ved Tingsvidner modbevist.

Børnene var: 1. Jørgen Jensen Risum, Byfoged i Holstebro, 2. Jep Jensen, Bonde i Risum, 3. Edel Jensdatter, Risum, 4. Else Jensdatter, Risum, 5. Anne Jensdatter, Risum, og 6. Laurits Jensen, Risum.

Bertel Simonsen

150

der var Gaardmand i Trøjbjerggaard, Borbjerg Sogn, døde 1673 og blev begravet d. 16. November.

Hans Hustru, hvis Navn ikke kendes, blev begravet d. 9. Juni 1663.

Niels Pedersen Morsing

240

er født ca. 1555, og han døde 1625 eller 1630.

Han var fra ca. 1580 eller 1597 Præst i Rør-Viksø-Hansted.

med Tilnavnet Meier eller Demeier, er født ca. 1580, og han døde 1625 i Aggersborg Sogn.

Han var gift med

der antagelig er Søster til Sognepræst Claus Nielsen i Riabjerg.

Edvard Melchiorsen nævnes 1612 og 1625 som Præst i Aggersborg. I Indberetningen 1625, hvor han underskrev sig Demeier, oplyste han: "Herren har velsignet os med mange Børn, holder 3 af dem til Skole i Hjørring".

Inger Nielsdatter blev gift anden Gang med Edvard Melchiorsens Afløser i Embedet, Jørgen Iversen Brørup, der døde 1660 som Proust.

Denne Jørgen Iversen Brørup blev i Høsten 1628 udplyndret af de kejserlige Tropper og med Hustru og Stedbørn forjaget fra Præstegaarden, men han blev dog i Sognet og passede sin Præstegerning.

Inger Nielsdatter nævnes endnu i 1645.

med Tilnavnet *Skriver*, var gift med

Inger Jensdatter

289

der levede endnu 1565.

Jørgen Nielsen var Selvejergaardmand i Risumgaard og Herredsfoged i Hjerm Herred. Ifølge Rigens Dombog 1566 solgte Jørgen Nielsen til Erik Krabbe til Bustrup en Søsterlod af Mouridsgaard med Mølle, en Gaard ved Navn Holmgaard, en Gaard i Østerby, Gaarden Hodgaard, kaldet Gimsinghoved, og en Gaard i Ølby. Han paastod i 1566, at han aldrig havde faaet nogen Betaling derfor.

Simon Olufsen

300

der nævnes som Selvejersonde i Holm, eller Sunholm, i Ulfborg Sogn og som Herredsfoged i Ulfborg Herred, var gift med

Karen Nielsdatter

301

der døde ca. 1622.

Karen Nielsdatter arvede en Broderlod i Farfaderen Anders Jepsens Gods. Hun var 1607 Fæster af Borbjerg Kongetiende. Ifølge et Tingsvidne 1711 boede Karen Nielsdatter Søndergaard i Trabjerg og ejede tillige Brogaard i Hodzager Sogn.

Ved sin Død 1595 havde Simon Olufsen en Gæld paa ca. 152 Daler til Ulfborg Kirke. Denne Gæld indgik Enken, "velbørdige frue" Karen Nielsdatter, paa at afdrage over 3 Aar.

Betegnelsen *Frue* anvendtes kun om adelige Damer, og der er saaledes ingen Tvivl om, at Karen Nielsdatter var adelig. Hun nævnes ogsaa i Hartsysels Proustis Jordebog 1597-1598, hvor hun kaldes *Fru Karen*, som "haver i Brug 6 Agre og 1 Eng og 3 Agre".

døde d. 3. September 1612 som Provst i Aggersborg. Han var gift med

Margrete Hansdatter

485

der døde d. 4. Marts 1645. Hun var gift anden Gang med Borgmester Svend Pedersen i Hjørring.

Melchior Eivardsen Meiers Gravsten bærer følgende Inskription:

"Herunder hviler nu salig med Ære
Herr Melchior Iffversøn, som før monne være
Udi Aggersborg Sogn Præst, christelig han lefvit
Og offuer Hanherrid Provist var blefvit.
Aar Tusind Sex Hundrid og Tolff hand døde
De Tredie Septembris hand skildis fraa Møde
Gud giffve hannom y Himmerig Glede
Derom vy aff Hjerttet Gud ville bede
Oc deris kjere Børn."

nævnes 1525 som Adelsmand i Gimsinggaard. Han døde før 1553.

Han var gift med

Edel Andersdatter

579

der efter hans Død giftede sig med Anders Christensen.

Jens Pedersen overtog Gimsinggaard efter Faderen. Gaarden nævnes ogsaa som Moustgaard eller Mouridsgaard.

I 1553 lykkedes det Anders Christensen at formaa sine umyndige Stedbørn til at udstede et Brev, hvori de erklærede, at de havde siddet i et venligt Skifte med deres Stedfader og havde forlenet Moustgaard til ham paa 8 Aar.

Først da Børnene var blevet ældre, forstod de, at Stedfaderen havde be-
draget dem, og derfor lod Sønnen Mourids Jensen, der maa have været den æld-
ste, sin Stedfader tiltale og fik udvirket Kendelse af flere gode Mænd, at
Forleningsbrevet var ulovligt gjort, da Udstederne havde været umyndige, og
ved "Rigens Ret" 1559 afsagdes en Domskendelse, hvorefter Anders Christen-
sen skulde staa til Rette for, hvad han ulovligt havde oppebaaret af Børne-
nes fædrene Gods.

Oluf Simonsen

600

der var Selvejerbonde i Holm, Ulfborg Sogn, og Herredsfoged i Ulfborg Her-
rød, nævnes første Gang 1519, og han døde 1566.

Niels Andersen (Hvid)

602

er født ca. 1495, og han døde 1557.

Han var gift med

Johanne Christensdatter

603

Af en Dom fra 1587 fremgaar det, at Niels Andersen (Hvid) sammen med sin
Hustru af Kongen havde købt Halv-Østergaard i Barde og Halvdelen af Store

Ahle, Vorgod Sogn.

Niels Andersen (Hvid) flyttede sandsynligvis omkring 1550 til Borbjerg Sogn for at overtage Trabjerggaard efter Faderen, der nævnes sidste Gang dette Aar som Herredsfoged i Ginding Herred.

Det blev ikke mange Aar, Niels Andersen (Hvid) kom til at bo paa Trabjerggaard, som han 1553 havde "udi Haand, hævd og havende hvervet", da han jo døde allerede 1557 kort efter Faderen.

Ifølge Skiftet skulde Datteren, Fru Karen Nielsdatter, som Arv have en Broderlod i Farfaderen, Anders Jepsens Gods, hvilket vil sige hendes Fars Arv i dette Gods.

Johanne Christensdatter arvede Abildtrupgaard, Halv-Østergaard og Halvdelen af Store Ahle.

Efter Niels Andersen (Hvid)s Død bosatte Johanne Christensdatter sig vistnok i Halv-Østergaard, hvor hun i hvert Fald boede 1573.

I 1557 blev Sønnen Wisti Nielsen Bestyrer af Halv-Østergaard, og en anden af Sønnerne, Anders Nielsen, blev Bestyrer af Abildtrupgaard.

Den 8. December 1573 traf Johanne Christensdatter den Aftale med Sønnen Wisti Nielsen, at han "nu efter denne Dag skulde opholde hende med een Pige hendes Livs-Tid med Klæder og Føde og alt det, som hun Behov gøres til al hendes og samme Piges Underholdning og Ophold mod en Betaling af 30 Daler aarlig i rede Pendinge".

Som Sikkerhed for rettidig Betaling udstedte Johanne Christensdatter samme Aar et Pantebrev paa alt hendes Jordegods, men uden paa samme Tid at yde Sønnen Anders Nielsen noget Vederlag. Herover blev denne meget brøsthølden og lod Broderen Wisti Nielsen stævne for Viborg Landsting for at faa Pantebrevet erklæret for ugyldigt, hvilket ogsaa lykkedes ham. Denne Dom, der er gengivet i "gamle danske Domme", har følgende Ordlyd:

"Malti Jensen til Holmgaard, Hans Lindenov til Ørslev, Landsdommer i Nørrejylland og Gunde Skriver Landstingshører ibd. gøre vitterligt, at Aar efter Guds Byrd 1587 Løverdagen, som er den 23. September, paa Viborg Landsting var skikket ærlig og velbyrdig Mand, Jakob Skram til Fruergaard, paa Anders Nielsens Vegne i Abildtrup paa den ene og havde hid i Rette stævnet Wisti Nielsen i Østergaard paa den anden Side for et Pantebrev, han berømmer sig af at skulle have forhvervet af hans egen Moder paa noget Gods, endog han ingen Pending derfor havde udlagt, og mente fordi Moderen ikke maatte sælge dette ene Barn og veigre forne Anders Nielsen, som og er hendes Søn, og sat derfor udi alle Rette, om samme Pantebrev ikke burde magtesløs at være. Saa mødte forne Wisti Nielsen og berette og fremlagde et Johanne Christensdatters i Østergaard aabne beseglet Brev, Aar 1573 den 8. Dag December

udgivet, udi hvilket hun bekender, at hun er forenet og forligt med sin Søn Wisti Nielsen i Østergaard udi saa Maade, som efterfølger, at han nu efter denne Dag skulde opholde hende med een Pige hendes Livstid med Klæder og Føde og alt det, som hun Behov gøres til al hendes og samme Piges Underholdning og Ophold, derfor haver hun lovet aarligen Aar 30 Daler i rede Pendinge, hvert det Aar, saa længe, som Gud Almægte vilde unde hende at leve, og hvis saa sker, at forne Wisti Nielsen ikke fanger samme 30 Daler hvert det Aar ad Sancti Michells-Daug til gode Rede og Betaling, da sætter hun hannem i Pant, og nu med dette sit Brev i Pant sætter hannem dette efterskne Jordegods, som hun haver købt i Fællig, af Kong. Matt. med hendes salige Husbonde Niels Andersen, og siden efter hannem arvet haver, som er først Abildtrup med al hendes rette Ejendom og Tilliggende, være sig med hvis Navn det nævnes kan i nogen Maade; item den Halvegaard, som Villum Sørensen paabor, skylder $1\frac{1}{2}$ Ørte Rug til hende aarligen; item Halv-Østergaard, som forne Wisti Nielsen selv paabor med al sin Ejendom og Tilliggende, intet undtagen i nogen Maade. - Hvilke forne Gods og Ejendom forne Wisti Nielsen skal have udi sin frie brugelige Pant og Forvaring til saalænge, at Wisti Nielsen eller hans rette sande Arvinger fanger samme forskrevne 30 Daler hvert Aar fra den Dag, og saa længe indtil Gud vil unde hende at leve, og bepligter hun sig og sin rette sande Arvinger, samme forne Gods og Ejendom at fri og frelse forne Wisti Nielsen for hver Mands Tiltale, som derpaa kan tale med Rette, til saa længe Wisti Nielsen eller hans rette sande Arvinger fanger forne Sum Pendinge, efter dette hendes Brevs Indhold; sammeledes bekender hun sig og saa Johanne Christensdatter i dette hendes aabne Brev, at hun er af en vitterlig Gæld skyldig hendes Søn Wisti Nielsen XXXII Daler, som han haver udlagt for hende af halv Østergaard til Skat i XVI Aar, som han og skal have forne Gaarde og Gods i Forvaring for, til han fanger samme forne XXXII Daler igen og bliver hannem betalt til al hans Minde, som det Pantebrev videre bemelder, dog findes Anders Nielsen ikke samme Brev at have forseglet, og berette forne Wisti Nielsen, at han skulde have holdt hans Moder med Underholdning eftersom forskrevet staar, og mente, at samme Brev burde ved Magt at være, med flere Ord og Tale dennem derom imellem var. Da efter Tiltale, Gensvar og Sagens Lejlighed, saa og efterdi Loven medfør, at Fader tør ej sælge sit Barn noget i Hænder, imedens han lever, og Moder, end om han sælger et Barn noget i Hænder, da maa han ej siden veigre de andre, og efterdi forne Johanne Christensdatter haver givet hendes Søn, Wisti Nielsen, paa forskrevne Ejendom, og ikke nu bevises hun nogen Vederlag derimod haver gjort hendes anden Søn, forne Anders Nielsen, da kunde vi efter saadan Lejlighed ikke kende samme Pantebrev louligt, og fordi finde det magtesløs at være."

er født ca. 1440, og han døde i Tidsrummet 1501-1509.

Han var gift med

Inger Mouridsdatter (Kalf)

1157

der 1509 nævnes som Enke.

Ved sit Ægteskab med Inger, ogsaa kaldet Ingerd, Mouridsdatter (Kalf) overtog Peder Thomsen Gimsinggaard i Gimsing Sogn.

Peder Thomsen er sandsynligvis identisk med den Peder Thomsen, som sammen med Simon Spend, Jens Blaabjerg og mange andre paa Volstrup Birketing lovede at sige deres Sandhed om Esters Toft, Sønden Esters Dam ved Axendal Jord beliggende: "da fremstod fornævnte Dannemænd og lagde deres Hænder paa Messebogen og bad dem Gud og Helgen til Hjælp, at det var dem fuldt vitterligt, at Esters Toft havde hørt til Vejrum Kirke i rolig Hævd, Ulast og Ukæret i 40 Aar".

Peder Thomsen og hans Hustru var i Besiddelse af ret betydeligt Jordegods. Foruden deres Gaard i Gimsing ejede de 5 Gaarde i Elsborg Sogn, deriblandt Karup Vestergaard, en Gaard i Struer, Struergaard, 2 Gaarde i Gimsing Sogn og en Gaard i Ø. Ølby, ialt 9 Gaarde.

Omkring 1490 flyttede Niels Clementsen til Hovedgaarden i Blæsbjerg, Mejrurup Sogn. Han havde været Skriver hos Kong Hans, som havde forlenet ham med Hing og Ulfborg Herreder samt Vandfuld Herred, hvor han i 1502 nævnes som Lensmand.

Ikke længe efter, at han var kommet til Egnen, begyndte han at drive Pengeforretning og Godshandel i stor Stil, og Peder Thomsen var en af de første, som kom i Forbindelse med ham.

Paa dette Tidspunkt gik det økonomisk tilbage for Peder Thomsen, og han søgte ofte Laan og Hjælp hos den fornemme og rige Lensmand paa Blæsbjerg. Saaledes pantsatte han d. 10. September 1494 Karup Vestergaard i Elsborg Sogn for 20 rhinske Gylden og 100 Mk., og d. 2. April 1497 pantsatte han en anden Gaard i Elsborg.

Ved Skøde af 24. Februar 1501 overdrog Peder Thomsen og Hustru Struergaard og en Gaard i Elsborg Sogn til Niels Clementsen, og ved et senere Skøde overdrog Inger Mouridsdatter (Kalf), Peder Thomsens Efterleverske, en Gaard i Gimsing Sogn og 2 Gaarde i Elsborg til Niels Clementsen.

Endelig pantsatte Inger Mouridsdatter (Kalf) d. 6. Februar 1509 en Gaard i Gimsing Sogn til Niels Clementsen.



*Slægten Kalfs moderniserede Vaaben
(Gengivet efter Danmarks Adelsaarbog)*

Dette ret store Bortsalg af Jordegods og de mange Pantelaan viser tydeligt, at Familien paa Gimsinggaard havde vanskeligt ved at klare sig økonomisk, men dette økonomiske Skred var formodentlig begyndt, inden Niels Clementsen kom til Egnen, idet Peder Thomsen allerede d. 28. Marts 1491 ses at have pantsat en Gaard i Ø. Ølby til Prousten Henrick Olsson i Nors.

Anders Jepsen (Hvid)

1158 og 1204

er født ca. 1462, og han døde 1557.

Han var gift med

Margrete Christensdatter (Barfod)

1159 og 1205

der var Enke efter Adelsmanden Jes Qwie, der 1476-1486 var Lensmand paa Ribberhus. Han døde omkring 1486.

Anders Jepsen (Hvid) er formodentlig identisk med den Anders Hvid, der nævnes som Ejer af Abildtrupgaard 1487 og 1498, da han skulde svare følgende Afgift af Gaarden til Lundenæs Slot: "1½ ørte rug, 1½ ørte byg, skoffsvin, 1 pund smør, 2 Leding oc setgerd, 2 skip hafre kongstet".

Anders Jepsen (Hvid) var Beboer af Trabjerg i Borbjerg Sogn og Ejer af en Del Jordegods dér og i Egnen omkring Holstebro.

I 1510 var Anders Jepsen (Hvid) af Vestervig Kloster forlenet med 2 Gaarde i Borbjerg, og 1514 lejede han og Hustru paa Livstid af Gudumkloster en Gaard i Felde i Ryde Sogn. I 1524 fik han af Frederik I for sig og sine Arvinger til evig Tid Brev paa Hodsagergaard og Brogaard i Hodsager Sogn imod at give samme Landgilde, som andre Selvejere i Ginding Herred plejede at yde. Desuden ejede han en Gaard ved Navn Hessellund og en Trediedel af Hogagergaard i Borbjerg Sogn. Han besad endvidere 2 Gaarde i Haderup Sogn og Gaarden Tinkerdal i Borbjerg Sogn samt nogle Enge, som blev benyttet af Silkegaard i Feldborg Sogn. Af nogle Tingsvidner fra Karup Birketing 1552 fremgaar det, at Anders Jepsen (Hvid) var Delefoged eller Ridefoged paa Lundenæs Slot, og i Aarene 1510-1550 var han Herredsfoged i Ginding Herred.

Efter Anders Jepsen (Hvid)s Død 1557 og senere efter hans Hustrus Død udbrød der alvorlige og langvarige Stridigheder mellem Kongen og Arvingerne, paa hvis Vegne optraadte Peder Skriver, der uden Tvivl er identisk med Peder Jensen, og Jacob Bertelsen, der formodentlig var gift med Kirstine Andersdatter. Man skal langt tilbage i Tiden for at finde Aarsagen til disse

Stridigheder.

I 1534 udbrød den saakaldte Grevens Fejde, hvor Grev Christoffer af Oldenborg sammen med Skipper Clement i Spidsen for Bønderne søgte at gøre den fordrevne Christian II til Konge efter Frederik I, hvorimod Adelsmændene samlede sig om dennes Søn, Christian III, for under Johan Rantzau's Ledelse at kue Oprøret, hvilket skete ved Aalborgs Erobring 1534, Slaget paa Øksnebjerg 1535 og Københavns Overgivelse 1536. Mange Selvejerbønder mistede som Straf deres Deltagelse i Oprøret deres Selvejerrettigheder og blev almindelige Fæstere, som dog - hvis de havde de fornødne Midler - kunde købe deres Gaarde til Selveje igen.

Blandt de Selvejere, som deltog i Oprøret, var ogsaa Anders Jepsen (Hvid), der dog var saa velhavende, at han kunde købe det hele tilbage igen, omend det blev en dyr Historie for ham.

Det lykkedes for Anders Jepsen (Hvid) at holde en Del af sit Gods fri for Afstaaelse uden Lensmandens og Kongens Vidne, men dette Snyderi blev dog senere opdaget. Det paagældende "skjulte" Gods var Gaarden Graasand i Haderup Sogn, en Gaard i Høstrup i samme Sogn, en Gaard i Tinkerdal, en Gaard i Kikum i Estvad Sogn og nogle Enge i Simmelkær.

Anders Jepsen (Hvid)s ulovlige Færd blev formodentlig opdaget ved Skiftet efter hans Hustru, som døde omkring 1565.

Sagen begyndte med, at Fogeden paa Lundenæs Slot, Thomas Svendsen, igennem Lensmanden modtog et kongeligt Brev af 26. Juli 1571, hvori han beordredes til at "tale paa alt det af ovennævnte Bondegods, som ikke er købt fri efter Skipper Clements Oprør og forfølge Sagen til Ende".

Den 2. September 1571 udstedte Kongen fra Skanderborg en Befalingskrivelse til Landsdommerne i Nørrejylland om efter nærmere Tilsigelse af Thomas Svendsen at støvne Arvingerne efter Anders Jepsen (Hvid) for sig med deres Beviser for, at Anders Jepsen (Hvid) havde købt Godset af de rette Ejere før Skipper Clements "Opløb", og at det igen var købt efter Fejdens Slutning. Endvidere paalægges Landsdommerne at hjælpe Thomas Svendsen saa meget, som Ret er.

Landstingsdommen i Viborg gik Arvingerne imod, idet det blev godtgjort, at det paagældende Gods ikke var blevet købt tilbage efter Oprøret. Arvingerne vilde nødig give Afkald paa Godset, og det lykkedes Peder Skriver i Ræushoved og Jacob Bertelsen i Bjerre paa Arvingernes og egne Vegne at faa bragt en Ordning i Stand med Kongen, fremgaar det af en kongelig Skrivelse af 29. Maj 1573.

er født ca. 1410, og han døde efter 1463.

Mourids Nielsen Kalf nævnes første Gang d. 11. Januar 1441, da han stadfæstede det Skøde, som hans Mor, Maje Jensdatter, havde givet Herr Anders Brok paa Anders Orms Gods:

"Alle Mænd, dette Brev se eller høre læse, hilse vi, Jens Andersen, Foged paa Hardbo Byting, Esge Matsson, Sognepræst i Holstebro, Pæther Nielson, Præst i Vejrum, Erik Jull og Mauricius (Mourids), der Væbnere ere, Willæ Andersson, Mickel Nielsson, Christiern Jeibsson og Nis Tamsson, Bymænd i Holstebro, evindelige med vor Herre og kundgøre med dette aåbne Brev, at Aar efter Guds Byrd tusinde fire Hundrede og fyrretyve og et Aar (1441), den Onsdag næst efter tolfte Juledag paa vor Hardbo Bygdeting i Holstebro, var skikket for os og flere gode Mænd, da nærværende en velbyrdig Mand, Mourids Nielsson, Væbner, hvilken som for os opstod med sin fri Vilje fuldbyrdet, stadfæstede og alle Maader fri at holde det Skøde ved Magt til hæderlige Mand, Hr. Anders Brok, Kannik i Ribe, hvilket Skøde som hans Moder Maje Jensdatter, Niels Thorsens Efterleverske var, hvis Sjæl Gud naade, havde skødet paa Viborg Landsting, det til evig Tid at bruge, Ejendommene paa Anders Orms Gods, liggende i Hing Herred, efter de Breves Lydelse, som derpaa givet er, og som Meje Jensdatter af Ringkøbing i Pant havde af forskrevne Anders Orm, hvis Sjæl Gud glæde.

Tillige samme Tid og Sted opstod fornævnte Maje Jensdatter, gav, oplod og anvordet for fornævnte Anders Orms Sjæls Frelse til St. Michels Alter i Ribe Domkirke og hendes Sjæls, alle hendes Rettigheder med Breve og andre Stykker lydendes paa fornævnte Gods, liggendes i Hing Herred paa Ringkøbing Mark, paa Rindum Mark og i deres Enge og andet Steds der i Hing Herred, intet undtaget, vaadt og tørt og hvad som helst er, hvilket Jordegods fornævnte Maje Jensdatter i Ringkøbing fik og i Pant havde af Anders Orm, fornævnte hendes Fæstemand var, hvilket hendes Pant og Rettigheder hun og anvordet gav og afhændet fra sig og hendes Arvinger til fornævnte hæderlige Mand, Hr. Anders Brok, Kannik i Ribe, til Gudstjeneste og Messe til evig Tid at blive, hvilket saa ganget og sket er, det vidne vi med vore "Inghesegell" forskrevne.

Datum die, loco, anno quibris supra."

I 1444 og 1460 skrev Mourids Nielsen Kalf sig til Højbjerg i Lysgaard Herred, og i samme Herred havde han noget Gods i Leje af St. Hans Kloster i Viborg.

Mourids Nielsen Kalf havde ved Moderens Død overtaget det Gods, som hun

havde haft i Pant af Anders Orms Gods, hvilket han havde givet til Ribe Domkirke. Der udbredte sig det Rygte, at han ikke havde givet, men solgt Godset til Domkirken, og han udstedte derfor d. 5. Juni 1463 et Brev med følgende Indhold:

"Jeg Mourids Nielsen, Væbner i Viborg, kundgøre alle Mænd nu er og komme skulle, at Aar efter Guds Byrd mcdlxiiij (1463) at mig er tilvidnet vordet, at mig er tillagt af hæderlig Mand Hr. Anders Brok, Kannik i Ribe, at have solgt ham Anders Orms Gods, som Maje Jensdatter i Pant havde, liggendes ved Ringkøbing i Hing Herred, hvilket jeg aldrig gjorde eller aldrig Penning eller Pennings Værd havde modtaget paa fornævnte Gods, eller nogen paa mine Vegne af ham eller af nogen paa hans Vegne i mine Levedage, saa beder jeg mig saa Gud hjælpe og alle Helgen.

Imidlertid havde vi givet fornævnte Gods til Sancte Michels Alter i Ribe for hans Sjæl og for vor Sjæl og alle vore Forældres Sjæle, og aldrig vi der Penning eller Pennings Værd modtog i vore Dage, og vil vi gøre vor højeste Værn derfor, som Dannemænd os tilfinder, og i hvem som os det tillagt haver, da haver han os det med ingen Ære eller Lige sagt, som en Dannemand burde af rette at gøre.

Til Vidnesbyrd hænger mit "Incigle" neden for dette Brev, tilbedet andre flere gode Mænd, som er Per Skøth og Per Winter, Raadmænd i samme Sted.

Skrevet i Viborg dominica sancte Trinitatis datum ut supra."

Jep Christensen (Hvid)

2316 og 2408

er født før 1450.

Han nævnes første Gang d. 12. Marts 1489, da han var Foged i Ginding Herred, og d. 26. April 1492 nævnes han som Dommer sammen med Biskop Niels i Viborg, Væbnerne Peder Nielsen i Tim, Albert Skeel i Hegnet, Oluf Pedersen i Spøttrup, Erik Juel i Svenstrup Hougaard, Ejler Tun i Galtrup, Christiern Huas i Kaas, Jens Kaas i Volstrup, Peder Brokkenhus i Lerbæk og Bønderne Nis Sale i Nittrup og Svenning Tygesen i Trandum.

Videre nævnes Jep Christensen (Hvid) i et Brev dateret d. 13. April 1495, hvori det hedder, "at Jep Cristiernsszen og Christiern Persszen, som kaldes Cristiern Aal, forligtes i Viborg i Niels Scriffueres Stue om det Gods, hæderlig og velbaaren Kvinde, Fru Margret Cristiernsdotter havde af forskrevne Cristiern Persszen og hans Fader, og som Jep Cristiernszen havde delt i saa Maade, at Fru Margret skulde beholde samme Gods sin Tid efter det Brev

hun havde af Per Aal og Cristiern Aal, men give dem hvert Aar 8 Tdr. Korn og Jep Cristiernsszen 4 Tdr".

Bag paa Dokumentet staar: "Fru Margret Qwies Brev, som Per Aal og Jep Cristiernsszen i Trabjerg have undt hende paa det Gods i Bølling 1493".

I et Brev dateret d. 6. Maj samme Aar: "kjende Per Jensszen Aal og Cristiern Persszen Aal sig skyldige at være til Jep Cristiernsszen i Trabierngh og Cristiern Cristiernsszen 2 Tdr. Byg aarlig af den Broderdel, som Brevudstederne arvede efter Jes Qwie i Gods i Bølling Herred, i hvilket Gods Jep og Cristiern Cristiernsszen have en Søsterdel af ret Arvedel, for det Gods, Jes Qwie udsatte, og hvori deres Fader have ret Arvedel; herfor gives nu Verderlag i en Gaard i Staffningh".

Omkring 1494 døde Adelsmanden Niels Eriksen (Gyldenstjerne), og straks efter hans Død opstod det Rygte, at hans Signet skulde være "gravet igen", hvormed formodentlig mentes, at hans Signet var blevet eftergjort, eller at den var blevet gravet op af Jorden.

Herover blev Niels Eriksen (Gyldenstjerne)s Datter meget foruroliget, og hun lod derfor sin Foged optage Vidne herom paa Ginding Herredsting d. 8. Maj 1494. Her fordredes alle Breve fremlagt, som var beseglet med hendes Fars Signet med Tilsagn om at ville staa bag ved dem, dersom Seglet var rettelig anbragt. Der meldte sig imidlertid ingen andre med Breve end Jep Christensen (Hvid) i Trabjerg, der havde eet, og paa dette fandtes Seglet at være rettelig anbragt.

Derefter nævnes Jep Christensen (Hvid) i et Vidne, dateret paa Viborg Landsting d. 2. Juli 1496, og i et Brev 1515 omtales han sammen med Broderen Christen Christensen (Hvid) i Skave. I dette Brev bekræftede Kongen Brødrenes Ejendomsret til Trabjerg, Hoager i Borbjerg og en Gaard i Stendis i Ryde Sogn.

Jep Christensen (Hvid) nævnes sidste Gang 1517, da han sammen med Broderen i Skave lod læse deres Lavhævd paa Trabjerggaard, Gaardsted og Boelssted med tilliggende Marker.

Under Grevens Fejde blev Jep Christensen (Hvid)s Gods forbrudt, men ifølge kongeligt Brev af 1. December 1542, fik Arvingerne Lov til at beholde deres Bondegods ligesaa frit og for samme Landgilde som før Fejden.

Christen Thygesen (Barfod)

2318 og 2410

til Bjødstrupgaard nævnes 1514.

er født ca. 1380.

Han var gift med

Maje Jensdatter

4629

der efter hans Død giftede sig med Adelsmanden Anders Orm.

Niels Thorsen Kalf nævnes som Væbner og regnedes saaledes som hørende til Lavadelen, der paa den Tid var langt talrigere end senere hen. Lavadelens Anseelse og sociale Stilling ragede ikke synderlig op over velhavende Selvejerbønders, og i mange Tilfælde afveg deres Gaardes Størrelse og Indretning ikke meget fra de større Bøndergaardes, hvilket ogsaa var Tilfældet med Niels Thorsen Kalfs Gaard, Gimsinggaard, den senere Moustgaard.

Niels Thorsen Kalf nævnes i gamle Dokumenter fra 1408 til 1422, da han d. 19. Marts vidnede sammen med flere Adelsmænd og Præster paa Ginding Herredsting, at Biskop Christiern Hemmingsen i Ribe skødede Fru Karine af Langtind noget Gods i Hjerm og Ginding Herreder.

Som ovenfor nævnt giftede Maje Jensdatter sig efter Niels Thorsen Kalfs Død med Adelsmanden Anders Orm. Efter Anders Orms Død skødede hun d. 13. Juli 1440 til Kannik Anders Brok noget Gods paa Ringkøbing Mark, 3 Gaarde i Rindum, en Gaard i No Sogn, og som Betaling herfor fik hun 100 Mk. og aarlig Sjælemesse i Ribe Domkirke for sig, Anders Orm og deres Forældre, samt 100 Sjælemesser for sig selv efter hendes Død.

Skødet lyder saaledes:

"Alle Mænd, dette Brev se eller høre læses, hilser jeg, Maje Jensdatter, som var Anders Orms Fæstemø, evindeligt med Gud og kundgør alle Mænd i dette aabne Brev, at jeg haver fanget og opbaaret af hæderlig Mand, Hr. Anders Brok, Kannik i Ribe, hundrede lybske Mark i gode Sølvpengge, som gode og gæve er i Lybæk og Hamborg, for hvilke Penninge jeg af min fri Vilje selv haalum erlægger Renter, som er to Tusind gode Hvidling i det Jordegods, som jeg fik af Anders Orm, hvis Sjæl Gud have, og af hans Arvinger, som dette Brev udviser, der derpaa er givne med Agere og Ege, Forte, Fæled og Fægang, vaadt og tørt, intet undtagen, liggendes paa Ringkøbing Mark, tillige tre Gaarde i Rindum Sogn, samt en Gaard i No Sogn i Hing Herred i Hardsyssel med alle forskrevne Gaardes Rettighed, intet undtagen i hvad som helst det er i saadan Maal, at jeg skal give hvert Aar i mine Dage og mine Arvinger efter mig til Skyld to Tusind Hvidling af forskrevne Gods og yde det om Midsommer i Ringkøbing, og tillige skal jeg og mine Arvinger fri forskrevne Gods hvert

Aar for Herskabs Ret. Tillige jeg forskrevne Maje Jensdatter oplader fri og frelse forskrevne Hr. Anders Brok alle mine Breve og Bevisninger med alle deres Magt og alle Artikler, som jeg haver paa forskrevne Gods af Anders Orm og alle andre; i hvad som helst det er, med alle Ret, som de mig paakommer er, at bruge og nytte til evig Tid. Tillige forpligter jeg mig og mine Arvinger at fri, frelse og tilstaa forskrevne Anders Brok, eller hvad dette Brev haver med hans Vilje, forskrevne to Tusind Fiskes Rente for hver Mands Paatale uden al Hinder.

Tillige giver jeg i Guds Hæder al min Rettighed, som jeg haver mere i fornævnte Gods, end de fornævnte hundrede Mark ere, som forskrevet staa, for min Sjæls Frelse og Anders Orms Sjæl og vore Forældres til Sancta Mikels Altere, som fornævnte Hr. Anders Brok haver ladet bygge i vor Frue Domkirke i Ribe til evig Messe og Gudstjeneste at holde for fornævnte Altere. Og naar det Gods vorder løst af fornævnte Anders Orms Arvinger efter min Død fra mine Arvinger, da skal fornævnte Hr. Anders Brok, eller hvad dette Brev haver først igen, fange forskrevne hundrede lybske Mark, og hvad det mere vorder løst for, det skal komme til Guds Tjeneste, som før er sagt. Tillige skal fornævnte Hr. Anders Brok, eller hvad dette Brev haver, lade holde hundrede Messer for min Sjæl inden Maaned efter "the bodh fanghe", at jeg død er, af det fornævnte Godsets Renter, som forskrevet staa, som de ville svare for Gud.

Og i det Aar, jeg eller mine Arvinger ej udgiver forskrevne Skyld, som forskrevet staa, da skal fornævnte Hr. Anders Brok eller hvad dette Brev haver, Fuldmagt have at sætte andre Mænd fornævnte Gods i Leje, hvem dem lyster uden al Hinder.

Alle disse fornævnte Artikler og Vilkaar og hver ved sig, da love vi Jens Nielson i Ringkøbing fornævnte Majes Fader og fornævnte Majes Broder, Yver Jensson for os og vore Arvinger stadig og fast at holde uden alle "hjelpæthe och argeleste" og til ydermere Forvaring paa alle fornævnte Stykker og Artikler, da hænge vi vore "Ingzegele" med Vilje og Vidskab for dette Brev med andre gode Mænds Ingzegele, som er Anders Povelsen og Jes Nielson, Borgmestere i Ringkøbing, Bejænt Nielson, Nis Ascherson, Las Smydh og Christiærn Æssen, Bymænd i det samme Sted."

Niels Thorsen Kalf hører til den gamle adelige Slægt Kalf, hvis Medlemmer fortrinsvis boede i Vest- og Midtjylland.

Den først kendte Mand af denne Slægt, hvoraf kun faa naaede op i Stormandsadelen, er Herr Jens Kalf, der nævnes som Marsk allerede 1255. Han nævnes endvidere 1274, da han havde faaet tilskødet Herregaarden Vinderup i Ginding Herred.

Den første Gang, Jens Kalf nævnes, er i et Dokument af 14. Marts 1255, hvori der meddeles, at Kong Christoffer I havde givet Ribe Kirke hele Harboøre Sogn for de Jorder i Lustrup, som Kongens Møller i Ribe sætter under Vand. I Dokumentet nævnes han som "Jens, kaldet Kalf, vor Marsk".

I Danmarks Adelsaarbog for 1899 omtales enkelte Medlemmer af Slægten Kalf nærmere, og der gives følgende Oplysninger om Slægten og dens Vaaben: "Denne gamle Slægt førte samme Skjoldmærke som de holstenske Slægter Wiltberg, Van Owe og Rixdorf, nemlig en kronet Jomfru i en Fjederham, der for Kalfernes Vedkommende angives at staa i et Guld-Felt med Hjelmtegn: 2 Arme holdende et Guld-Spejl, medens de holstenske Slægter skal have ført Feltet blaat og Skjoldmærket gentaget paa Hjelmen."

Niels Thorsen Kalfs Søn, Mourids Nielsen Kalf, førte i sit Sigil et firføddet Dyr, hvad der leder til en Formodning om, at det er Kalfernes Vaaben, der gaar igen i Fru Mette Gøyes og Fru Pernille Quitzows Aner, nemlig en hvid Kalv med et Søblad i Munden i blaat Felt og samme Mærke paa Hjelmen.

Niels Thorsen Kalf var muligvis Oldebarn af Tord Nielsen Kalonis, der er af Hvidernes berømte Æt.

Christen Jepsen (Hvid)

4632 og 4816

eller Christen Ibsen (Hvid), er født før 1430.

Navnet paa hans Hustru er ukendt, men det vides, at hun var Søster til Adelsmanden Jes Qvie, som fra 1476 til 1486 var Lensmand paa Riberhus. Deres Far antages at være Poul Qvie, som 1439 pantsatte Kvisgaard i Fabjerg Sogn til Søstersønnen Peder Arstsen. Poul Qvies Far var Niels Qwigh, der 1388 pantsatte sit Arvegods i Nebel. Slægtens Vaaben forestiller 2 parallelle Bjælker i et Skjold.

Christen Jepsen (Hvid) nævnes 1464 som Sandemand i Hjerm Herred, hvilken Stilling han bestred i mange Aar.

Næste Gang, Christen Jepsen (Hvid) nævnes, er d. 28. April 1486, da der blev afsagt en Dom paa Hjerm Herredsting vedrørende Vejrum Præstebords Ejendom. (Embedsindtægt)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|--------------|-----------|
| | 9258 | 9264 | | 9632 | | | | |
| | Jens | 36 | | se | | | | |
| | Nielsen | (Hvid) | | 9264 | | | | |
| | 4628 | 4629 | 4632 | 4816 | | | | |
| | Niels | Maje | Christen | se | | | | |
| | Thorsen Kalf | Jensdatter | Jepsen(Hvid) | 4632 | | | | |
| | 2314 | | 2316 | 2318 | 2408 | 2410 | | |
| | Mourids | | Jep | Christen | se | se | | |
| | Nielsen Kalf | | Christensen (Hvid) | Thygesen(Barfod) | 2316 | 2318 | | |
| 1156 | 1157 | | 1158 | 1159 | 1204 | 1205 | | |
| Peder | Jnger | | Anders | Margrete | se | se | | |
| Thomsen Mouridsdtr. (Kalf) | Jepsen (Hvid) | | Christensdtr. (Barfod) | 1158 | 1159 | | | |
| | 578 | 579 | 600 | 602 | 603 | | | |
| | Jens | Edel | Oluf | Niels | Johanne | | | |
| | Pedersen | Andersdatter | Simonsen | Andersen (Hvid) | Christensdatter | | | |
| 288 | 289 | | 300 | 301 | 484 | 485 | | |
| Jørgen | Jnger | | Simon | Karen | Melchior | Margrete | | |
| Nielsen | Jensdatter | | Olufsen | Nielsdatter | Edvardsen Meier | Hansdatter | | |
| 144 | 145 | | 150 | 240 | 242 | 243 | | |
| Jens | Maren | | Bertel | Niels | Edvard | Jnger | | |
| Jørgensen | Jepsdatter | | Simonsen | Pedersen Morsing | Melchior | Nielsdatter | | |
| 72 | 74 | 75 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
| Jep | Christen | Kirsten | Christen | Magdalanne | Hans | Koren | Anud | Birthe |
| Jensen (Christensen) Smed | Betteldatter | Nielsen Morsing | Edvardsdtr. Meyer | Junge | Pedersdatter | Daniel | Kleppe | Pedersdtr |
| 36 | 37 | | 60 | 61 | | 62 | 63 | |
| Christen | Maren | | Peder | Anne Cathrine | | Niels Jørgen | Helle | |
| Jepsen | Christensdtr. (Smed) | | Christensen Hjardemaal | Junge | | Anudsen Kleppe | Jvardsdatter | |
| 18 | | 19 | | 30 | | 31 | | |
| Christen | | Maren | | Nicolaj | | Dorthe | | |
| Christensen | | Pedersdatter | | Pedersen Hjardemaal | | Nielsdatter Hopp | | |
| 8 | | 9 | | 14 | | 15 | | |
| Peder | | Karen | | Hans | | Anne Cathrine | | |
| Nielsen | | Christensdtr. (Rikum) | | Christensen Bloch | | Nicolajsdtr. Hjardemaal | | |
| 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | |
| Christen | | Sofie Marie | | Niels | | Dorthe | | |
| Pedersen | | Jensdatter | | Henningson | | Bloch | | |
| | | 2 | | | | 3 | | |
| | | Jens Christensen | | | | Charlotte Amalie Nielsdatter | | |



*Efterkommere
efter
Niels Sørensen
og
Karen Jensdatter*

I. Søren Kristian Sørensen

Tømremester, født d. 17. December 1875 i Hummelosehus, Hjerm, gift d. 16. Oktober 1903 i Mejrur med Thomasine Karoline Marie Jensen Hattens, født d. 12. Juli 1880 i Sdr. Hattens, Mejrur, død d. 19. Maj 1922 i Mejrur, Datter af Gaardejer Jens Pedersen Klogborg og Hustru Ane Jensdatter.

Bosat: Mejrur Kirkeby pr. Holstebro.

S.K.S. blev uddannet ved Landbruget, dels hjemme og dels i forskellige Pladser, bl.a. paa Tvis Mølle og Tvis Kloster, var en Tid Medhjælper hos en Tømrer, kom derpaa i Lære og blev udlært som Tømrer. Omkring 1901 blev han Kompagnon i en Tømrerforretning i Mejrur Kirkeby og drev senere egen Tømrerforretning her. I 1913 købte han en Parcel paa 14 Tdr. Land fra Mejrur gamle Præstegaard, hvorpaa han i 1916 opførte Ejendommen Lindholm, som han havde til 1924, hvorefter han drev Lillebilforretning, til han i 1930 atter begyndte Snedkerforretning.

S.K.S. var i 1904 Medstifter af Mejrur Sogns Sygekasse, hvis Bestyrelse han var Medlem af i 18 Aar, heraf de 10 Aar som Formand og Kasserer.

T.K.M.J.H. blev uddannet ved Husgerning og var hjemme indtil Giftermaalet.

A. Peder Sørensen, født d. 29. April 1898 i Mejrur.

Bosat: Fredericiagade 20, Holstebro.

P.S. blev uddannet ved Landbruget og var i mange Aar beskæftiget ved dette, flyttede derefter til Holstebro, hvor han har arbejdet ved forskelligt.

B. Asta Sørensen, født d. 7. November 1904 i Mejrur, gift d. 25. Maj 1928 i Mejrur med Alfred Jensen, Landpostbud, født d. 6. Maj 1898 i Gimsing, Søn af Arbejdsmand, senere Trikotagehandler Jens Christian Jensen og Hustru

Christiane Dorthea Madsen.

Bosat: Rindbæk pr. Holstebro.

A.S. var en kort Tid hjemme, havde en enkelt Plads, kom atter hjem og passede Moderen, der var syg, og efter hendes Død var hun i 4½ Aar Husbestyrerinde for Faderen. Senere havde hun et Par Pladser som Husbestyrerinde, virkede en Tid som Assistent i Køkkenet paa Hald Folkekur og var igen hjemme en Tid.

A.J. kom ud at tjene som Hjorddreng 8 Aar gammel, og efter Konfirmationen fortsatte han ved Landbruget, til han i 1916 kom i Sadelmagerlære i Holstebro, hvor han blev udlært 1920, aftjente samme Aar sin Værnepligt ved Ingeniørtropperne i København og arbejdede derefter en kort Tid ved Sadelmagerfaget, hvorpaa han havde Plads ved Landbruget til kort før Giftermaalet. Købte da en Ejendom paa 32 Tdr. Land i Tvis, som han drev i ca. 1½ Aar, og derefter havde han forskelligt Arbejde. I 1926 blev Alfred Jensen Afløser ved Postvæsenet, og siden 1948 har han haft egen Tur.

1. *Kristiane Marie Jensen, født d. 7. Januar 1929 i Tvis, død d. 26. Februar 1929.*

2. *Svend Aage Jensen, Kontorist, født d. 22. Juni 1930 i Borbjerg.*

Bosat: Leonhardtsvej 2, Tønder.

S.Aa.J. blev efter Konfirmationen handelsuddannet i en Købmandsforretning, aftjente 1951 sin Værnepligt i Haderslev og gjorde en Tid Tjeneste i Itzehoe, fortsatte derefter ved Faget til 1954, blev da Salgschauffør hos en Bager i Grønbjerg, hvor han var, til han i 1957 blev ansat paa Militærets Motorkontor i Tønder. Er Medlem af Bestyrelsen for H.K. i Tønder.

3. *Grethe Jensen, født d. 24. April 1932 i Borbjerg, gift d. 29. Oktober 1955 i Brande med Villy Kjeldsen Pedersen, Arbejdsmand, født d. 11. April 1920 i Flø, Brande, Søn af Gaardmand Knud Kjeldsen Pedersen og Hustru Clara Emilie Mathiasen.*

Bosat: Fyrrebakken, Brande.

G.J. virkede en Tid som Husassistent, blev 1948 Smørrebrødselev paa Højskolehjemmet i Holstebro, hvor hun var til 1950, fik da Plads som Økonomælev i Kolding, og senere havde hun forskellige Pladser som Kokkepige indtil Giftermaalet.

V.K.P. blev uddannet ved Landbruget hjemme og havde et Aars Tid Plads ved Stauning Landbrug, 1942-1955 havde han forskelligt Arbejde, og siden har han været beskæftiget som Brunkulsarbejder.

a. *Finn Kjeldsen Pedersen, født d. 8. Juni 1956 i Brande.*

4. *Villy Bisgaard Jensen, født d. 21. Januar 1938 i Borbjerg, død d. 27.*

April 1938.

5. Dagny Jensen, Husassistent, født d. 4. April 1944 i Borbjerg.

C. Carla Albina Sørensen, Kogerske, født d. 9. April 1913 i Mejrup.

Bosat: Mejrup pr. Holstebro.

C.A.S. har siden Konfirmationen passet Huset for Faderen, har desuden haft en Del Arbejde ude og virker nu som Kogerske.

1. Inga Sørensen, født d. 17. December 1935 i Mejrup, gift d. 16. Oktober 1958 i Mejrup med Karl Anker Sørensen, Landmand, født d. 14. April 1928 i Borbjerg, Søn af Søren Sørensen og Hustru Mary Nielsen.

Bosat: Ll. Hattens, Mejrup pr. Holstebro.

I.S. var beskæftiget ved Husgerning til 1954 og virkede derefter som Syerske paa Fabrik indtil Giftermaalet.

K.A.S. lærte Landbruget og havde Plads forskellige Steder, til han i 1956 købte Ejendommen Ll. Hattens.

II. Jens Bisgaard Sørensen

Hypotekforeningsdirektør, R. af Dbg., født d. 1. August 1877 paa Grydholt Mark, Tvis, gift d. 10. Februar 1909 i Tvis med Ane Eline Kathrine Jensen, født d. 19. December 1872 paa Trabjerg Mark, Borbjerg, Datter af Husmand Jens Skoubo Jensen og Hustru Ane Marie Andersen.

Bosat: Vinkelhus, Tvis.

J.B.S. blev uddannet ved Landbruget og virkede som Landbrugsmedhjælper til 1907, afbrudt i 1900 af Militærtjeneste, som aftjentes ved Marinen, købte derpaa en mindre Ejendom paa Tvis Kloster Mark, og senere havde han forskellige Landejendomme i Tvis. Købte ogsaa Jord, baade Ager, Hede og Mose, som han dræned og merglede, og oprettede i Tidens Løb 3 Landejendomme, som han solgte efter at have indsat Besætning og Inventar. Er tilkendt flere Præmier for saavel Landbrug som Kreaturer og har paa en Planteavlsudstilling faaet Diplom for Afgrøder. I 1948 solgte han den sidste af sine Landejendomme og bosatte sig i Tvis Stationsby.

J.B.S. har beklædt en lang Række Tillidshverv, har saaledes været Medlem af Bestyrelsen for Tvis Andelsmejeri og Tvis Sygekasse samt Tvis Brugsforening og Husmandsforening, som han begge var med til at oprette, og endvidere har han været Tillidsmand i Tvis Sogn for Hjerm-Ginding Herreders Landboforening. I 1916 blev han valgt som Repræsentant for Husmands-Hypotekforeningen og blev i 1930 landbrugskyndig Direktør for Foreningens jyske Afdeling.

J.B.S. blev i 1956 udnævnt til Ridder af Dannebrog.

A.E.K.J. kom ud at tjene som 9-aarig og havde i 3 Somre Plads i Idomlund og 1 Sommer i Borbjerg. Efter Konfirmationen lærte hun Husgerning og havde Plads forskellige Steder, bl.a. i 3 Aar i Sir, i 3-4 Aar paa Hvam Kro og i 4 Aar hos en Manufakturhandler i Holstebro.

A. Elvira Viktoria Christensen, født d. 12. April 1916 i Holstebro, gift d. 25. Marts 1951 i Avlum med Arly Lindskov Knudsen, Pølsemaker, født i Esbjerg, Søn af Brygger Folmer Lindskov Knudsen og Hustru Kathrine Astrid Kristiansen.

Bosat: Sankt Jørgens Bakke 15, Holstebro.

E.V.C. er Datter af Agathe Kamilla Sørensen og Niels Christensen (IX) og kom efter Moderens Død i Pleje hos Jens Bisgaard Sørensen og Hustru. Efter Konfirmationen blev hun handelsuddannet i Tvis og Ølgod Brugsforeninger, hvorefter hun i 1934 begyndte som Servitrice og havde Plads som saadan forskellige Steder. 1950-1951 drev hun Viktualieforretning i Kolding.

A.L.K. blev udlært som Pølsemaker i Esbjerg, og siden 1951 har han været ansat paa Holstebro Svineslagteri.

1. Anna Bisgaard Lindskov Knudsen, født d. 8. November 1951 i Holstebro.

III. Jens Christian Sørensen

døbt Jens Kristjan Sørensen, Graver, født d. 27. September 1879 paa Grydholt Mark, Tvis, gift d. 25. Februar 1902 i Tvis med Anine Thomsen, født d. 7. August 1879 i Egelund, Haderup, død d. 31. Marts 1949 i Vejen, Datter af Arbejdsmand og Husmand Thomas Pedersen Brændgaard og Hustru Ane Kirstine Sørensen.

Bosat: Skolegade 5, Vejen.

J.C.S. havde Plads ved Landbruget til sit 18. Aar og var derpaa hjemme, til han i 1903 bosatte sig i Holstebro, hvor han virkede som Cementstøber og boede til 1911, da han flyttede til Skjern. I 1912 bosatte han sig i Vejen og arbejdede dér paa Cementvarefabrikken til 1930, begyndte da som Medhjælper paa Vejen Kirkegaard, hvor han blev ansat som Graver 1932 og virkede til 1951, da Sønnen Thorvald Axel Kristian Sørensen overtog Stillingen.

A.T. lærte efter Konfirmationen Syning og var beskæftiget ved dette indtil 1906.

A. Niels Karl Sørensen, Snedker, født d. 28. Maj 1902 i Tvis, gift første Gang d. 20. November 1931 med Johanne Kirstine Jensen, født d. 7. September 1911, død d. 7. Oktober 1945, gift anden Gang d. 23. December 1955 i Horsens med Dagny Elisabeth Aslak, født d. 18. Juni 1910 i Juelsminde, Klakring, Datter af Stenhugger Bernth Jensen Aslak og Hustru Mary Hansine Andersen.

Bosat: Øster-Lindet.

N.K.S. blev udlært som Snedker og havde Plads forskellige Steder til 1926 arbejdede derefter i Vejen til 1951 og flyttede i 1952 til Rødding. I 196 blev N.K.S. Bestyrer i Øster-Lindet Forsamlingshus. Var 1927-1935 og blev igen i 1945 Sekretær i Snedkerforbundet i Vejen. † 7/2-1975

D.E.A. blev efter Skolegangen uddannet ved Husgerning.

1. Sonja Marie Sørensen, født d. 19. November 1932 i Vejen, gift første Gang d. 22. November 1953 med Børge Emil Nielsen, Lagerarbejder, født d. 1. Juli 1925 paa Herslev Mark, Finderup, død ved et Ulykkestilfælde 26. August 1958 i Slagelse, Søn af Jens Peder Nielsen og Hustru Marie

Enlie Elisabeth Nielsen, gift anden Gang d. 26. Marts 1960 i Vordingborg med Bent Kurt Jensen, Lagerekspedient, født d. 5. Juli 1934 i Bilsø, Kirke-Stillinge, Søn af Fyrbøder Jens Peder Jensen og Hustru Inger Marie Pedersen.

Bosat: Bygvænget 14, Vordingborg.

a. Annette Jensen, født d. 13. Juni 1954 i Slagelse.

b. Birgitte Jensen, født d. 29. August 1956 i Slagelse.

c. Michael Jensen, født d. 6. Juni 1961 i Vordingborg.

2. Anny Sørensen, født d. 20. Januar 1938 i Vejen, gift d. 17. Maj 1958 i Vejen med Henning Sørensen, Gaardejer, født d. 14. Oktober 1930 i Aarhus, Søn af Gaardejer Anders Henrik Fabricius Sørensen og Hustru Ane Marie Kristiansen.

Bosat: Skibelund pr. Vejen.

A.S. var 1953 Elev paa Sdr. Næraa Efterskole, hvorefter hun lærte Husgerning i forskellige Pladser indtil Giftermaalet.

H.S. var Elev paa Vojens Efterskole 1945-1946, paa Frederiksborg Højskole Vinteren 1949-1950 og paa Ladelund Landbrugsskole Vinteren 1952-1953, er uddannet ved Landbruget i forskellige Pladser og var derefter hjemme, til han i 1958 forpagtede sin nuhavende Gaard. H.S. har været Næstformand i V.U. og Kasserer i Skodborghus Idrætsforening.

a. Hanne Sørensen, født d. 26. August 1959 i Skibelund.

B. Thorvald Axel Kristian Sørensen, Graver, født d. 26. Maj 1904 i Holstebro, gift første Gang d. 16. Maj 1931 i Vejen med Almc (Erna) Olsen, født d. 25. Oktober 1902, død d. 22. Juni 1951, gift anden Gang d. 20. Marts 1955 med Margrethe Olesen, født d. 5. November 1902 i Askov, Malt, Datter af Muremester Therkild Olesen og Hustru Johanne Marie Tidemann.

Bosat: Vester Allé 67, Vejen.

T.A.K.S. havde Plads ved Landbruget til sit 20. Aar og arbejdede derefter ved forskelligt, bl.a. Gartneri, til han i 1946 blev ansat ved Kirkegaarden i Vejen, hvor han i 1951 overtog Stillingen som Graver efter Faderen. Er Næstformand i Ribe Amts Graverforening og indtraadte 1961 i Vejen Sogneraad. † 19/7 1971.

M.O. lærte Husgerning og var senere i en længere Aarrække beskæftiget in-

denfor Restaurationsfaget. Omkring 1930 fik hun Ansættelse i Sadelmageriet paa Barnevognsfabrikken A/S Simon Brønd & Co., Vejen, hvor hun arbejdede i ca. 20 Aar.

- C. Clara Augusta Sørensen, født d. 11. Februar 1906 i Holstebro, gift d. 30. Juni 1933 i Vejen med Hermann Christof Hass, Autolakerermester, født d. 4. Oktober 1905 i Leck, Sydslesvig, Søn af Købmand Johan Peter Hass og Hustru Anna Christine Nielsen.

Bosat: Præstevænget 44, Vejen.

C.A.S. lærte i 3-4 Aar Husgerning og gik samtidig paa Handelsskole. I 1924 blev hun ansat paa Kontoret paa Andst Mølle, og senere havde hun Ansættelse i en Isenkramforretning i Vejen. Fra 1945 til 1955 var C.A.S. Kassierer for Sammenslutningen af Auto- og Vognlakerere, sydjydsk Kreds, og i en Aarrække har hun ført Regnskabet i H.C.H.'s Forretning.

H.C.H. blev uddannet som Maler i Toftlund 1919-1923, besøgte samtidig Teknisk Skole, og i 1934 deltog han i et Kursus i Autolakering i Kolding. Han havde Plads forskellige Steder i Jylland og kom 1930 til Vejen, hvor han virkede som Svend til 1939, da han etablerede sin nuhavende Forretning. H.C.H. har været i Bestyrelsen for Sammenslutningen af Auto- og Vognlakerere, sydjydsk Kreds.

1. Rudi Hass, Fotograf, født d. 7. December 1940 paa Amtssygehuset i Brørup, gift d. 10. April 1965 med Conni Petersen.

Bosat: Maagevej 13, Stevnstrup pr. Langaa. (

- D. Erna Eleonora Sørensen, født d. 8. Marts 1908 i Holstebro, gift d. 9. Juni 1935 i Vejen med Marinus Kristian Jensen, Importør, født d. 6. April 1910 i Viuf, Søn af Landmand Andreas Kristian Jensen og Hustru Maren Marie Jacobsen.

Bosat: Hans de Hofmanns Vej 26, Fredericia.

E.E.S. lærte Husgerning og havde forskellige Pladser indtil Giftermaalet.

Siden 1956 har hun virket som Hjemmesyerske.

M.K.J. blev handelsuddannet i en Kolonialforretning 1925-1929 og arbejdede ved Faget til 1934, hvorefter han virkede som Ekstraarbejder ved Statsbanerne til 1943. Havde derpaa Ansættelse som Rejsende ved forskellige Firmaer indenfor Ur- og Sølvvarebranchen til 1959, da han paabegyndte selvstændig Importforretning med Ure.

1. Ruth Birgit Jensen, Kontorassistent, født d. 1. September 1935 i Fredericia, gift d. 23. April 1964 med Erik.
 - a. Michael, født d. 2. November 1965.
2. Irma Elisa Jensen, Kontorassistent, født d. 30. August 1942 i Fredericia, gift med Ejvind.
 - a. Mette, født d. 7. September 1973.

E. Jenny Louise Sørensen, født d. 25. November 1909 i Holstebro, gift d. 2. Juni 1934 i Vejen med Alexander Robert Pedersen Toft, Maskinsmed, født d. 14. Marts 1910 i Vejen, Søn af Baneformand Jens Peder Pedersen Toft og Hustru Kirstine Nielsine Johannsen.

Bosat: Rolighedsvej 1, Vejen.

J.L.S. lærte Husgering og var beskæftiget ved dette indtil Giftermaalst.

A.R.P.T. blev uddannet som Maskinsmed i Vejen og havde senere Anættelse ved Faget forskellige Steder. I 1934 blev han ansat paa Barnevognsfabrikken A/S Simon Brønd & Co., Vejen, hvor han stadig virker. † d. 8/3 1988

1. Lizzy Toft, Kassererske, født d. 16. Juni 1934 i Vejen.
2. Ida Toft, Lægeseekretær, født d. 24. September 1937 i Vejen, gift d. 20. Marts 1955 med Knud Vejsig Pedersen, Søn af Overpostbud Hans Pedersen og Hustru Anna Vejsig. Ægteskabet opløst 1960.
 - a. Paul Vejsig Pedersen, født d. 15. August 1955.
 - b. Susanne Vejsig Pedersen, født d. 12. Marts 1957.

F. Elfrida Rosalie Sørensen, født d. 4. November 1911 i Skjern, gift d. 12. Maj 1940 i Magleby med Johannes Jensen, Købmand, født d. 25. September 1903 i Magleby, død d. 15. Januar 1974 i Stege, Søn af Husmand Lars Peter Jensen og Hustru Johanne Marie Iversen.

Bosat: Husungade 27, København N.

E.R.S. havde Plads i Huset, til hun i 1933 begyndte Sygeplejeuddannelse, hvorefter hun virkede som Sygeplejerske indtil Giftermaalet, fra 1939 som Vikar for Hjemmesygeplejersken i Magleby. Siden 1948 har hun haft Ansettelse som Vikar paa Amtssygehuset i Stege.

J.J. blev uddannet ved Landbruget hjemme, aftjente 1924 sin Værnepligt i Vordingborg og var Elev paa Ollerup Højskole Vinteren 1927-1928, kom atter hjem og overtog i 1937 Forældrenes Ejendom, som han drev til 1946, havde derefter Pensionat i Stege til 1951, og i 1952 købte han en Købmandsforretning.

1. **Muriel Johanne Jensen**, Kontorassistent, født d. 23. November 1940 i Magleby, gift d. 16. April 1960 i Stege med Bent Erik Nilsson, Arbejdsmand, født d. 2. Marts 1938 i Borre, Søn af Arbejdsmand Hans Ejnar Nilsson og Hustru Hildur Hansen.

Bosat: Oxholmsvej 12, Vordingborg.

a. Bettina Nilsson, født d. 10. November 1961 i Vordingborg.

b. Jeanette Nilsson, født d. 11. Juni 1966 i Vordingborg.

2. **Vibeke Annie Jensen**, født d. 19. Maj 1944 i Magleby, gift d. 7. Juli 1962 i Stege med Karl Hedam Hansen, Tømrer, født d. 22. Maj 1938 i Odense, Søn af Anker Edvard Hansen og Hustru Sara Rosa Henriksen.

Bosat: Ulsøpilsager 1, Dragør.

K.H.H. gik i Skole i Odense og Dansholte, blev uddannet som Tømrer hos Harald Jacobsen i Lendemark paa Møn og er nu ansat som saadan i Tømrersøendenes Akts.

a. Brian Hedam Hansen, født d. 6. Januar 1963 i Kastrup.

b. Karina Hedam Hansen, født d. 23. Marts 1968 i Kastrup.

3. **Henry Bernhard Sørensen**, Postbud, født d. 18. April 1916 i Vejen, gift d. 5. September 1942 i Vejen med Karen Poulsen, født d. 24. Oktober 1916 i Askov, Malt, Datter af Formand Gustav Alfred Viggo Poulsen og Hustru Thyra Dagmar Jensen.

Bosat: Vester Allé 6, Vejen.

H.B.S. er udlært som Snedker og har besøgt Teknisk Skole i Vejen, aftjente 1937 sin Værnepligt i Sønderborg og Tønder og var genindkaldt i 5 Måneder 1939, blev i 1940 Afløser ved Postvæsenet og virkede som saadan i 2 Aar, arbejdede igen ved Snedkerfaget 1942-1944 og blev derefter Aspirant ved Postvæsenet, hvor han senere blev fast ansat, fra 1947 som "rød Post". H.B.S. er meget interesseret i Sang og Musik og har siden 1940 været Medlem af Vejen Mandskor, fra 1950 som Korets Kasserer.

K.P. gik i Vejen Realskole, blev derefter kontoruddannet paa Margarinefabrikken Alfa A/S, Vejen, hvor hun havde Ansættelse indtil Giftermaalet. Har senere oprettet et Duplikeringsbureau.

- 1. Jens-Alfred Sørensen, født d. 13. April 1946 paa Amtssygehuset i Brørup.*
- 2. Græthe Sørensen, født d. 29. April 1948 paa Amtssygehuset i Brørup.*
- 3. Poul Sørensen, født d. 3. August 1954 paa Amtssygehuset i Brørup.*

H. Anna Agathe Sørensen, født d. 9. Juni 1918 i Vejen, gift d. 17. Juli 1938 i Vejen med Svend Erik Henry Hansen, Slagtermester, født d. 10. December 1911 i Kirke-Helsinge, død d. 29. Juli 1964 i Ruds-Vedby, Søn af Slagtermester Hans Johannes Hansen og Hustru Anna Marie Pedersen.

Bosat: Ruds-Vedby.

A.A.S. blev uddannet ved Husgerning indtil Giftermaalet. Hun hjalp til i Mandens Forretning.

S.E.H.H. lærte Slagterfaget i Slagelse, aftjente 1932 sin Værnepligt i Slagelse og arbejdede som Svend forskellige Steder, bl.a. i København, hvorefter han i 1955 købte Forretning i Ruds-Vedby.

- 1. Bent Hansen, født d. 13. November 1941 i København, gift d. 26. Februar 1965 med Birgit Neumann.*

Bosat: Maglehøj 32, Farum.

- 2. Leif Hansen, født d. 6. September 1946 i København.*

J. Robert Johannes Sørensen, Grosserer, født d. 29. Oktober 1921 i Vejen, gift d. 13. Maj 1946 i St. Andst med Johanne Elisabeth Poulsen, født d. 22. Januar 1923 i St. Andst, Datter af Arbejdsmand Andreas Poulsen og Hustru Ane Larsen.

Bosat: Ørbækvej 1, Brande.

R.J.S. havde en Tid forskelligt Arbejde, bl.a. virkede han som Bybud, blev 1938-1942 handelsuddannet i en Kolonialforretning i Vejen, aftjente der-

K.P. gik i Vejen Realskole, blev derefter kontoruddannet paa Margarinefabrikken Alfa A/S, Vejen, hvor hun havde Ansættelse indtil Giftermaalet. Har senere oprettet et Duplikeringsbureau.

- 1. Jens-Alfred Sørensen, født d. 13. April 1946 paa Amtssygehuset i Brørup.*
- 2. Grethe Sørensen, født d. 29. April 1948 paa Amtssygehuset i Brørup.*
- 3. Poul Sørensen, født d. 3. August 1954 paa Amtssygehuset i Brørup.*

Anna Agathe Sørensen, født d. 9. Juni 1918 i Vejen, gift d. 17. Juli 1938 i Vejen med Svend Erik Henry Hansen, Slagtermester, født d. 10. December 1911 i Kirke-Helsing, Søn af Slagtermester Hans Johannes Hansen og Hustru Anna Marie Pedersen.

Bosat: Ruds-Vedby.

A.A.S. blev uddannet ved Husgerning indtil Giftermaalet. Hun hjælper nu til i Mandens Forretning.

S.E.H.H. lærte Slagterfaget i Slagelse, aftjente 1932 sin Værnepligt i Slagelse og arbejdede som Svend forskellige Steder, bl.a. i København, hvorefter han i 1955 købte sin nuhavende Forretning.

- 1. Bent Hansen, født d. 13. November 1941 i København.*
- 2. Leif Hansen, født d. 6. September 1946 i København.*

Robert Johannes Sørensen, Grosserer, født d. 29. Oktober 1921 i Vejen, gift d. 18. Maj 1946 i St. Andst med Johanne Elisabeth Poulsen, født d. 22. Januar 1923 i St. Andst, Datter af Arbejdsmand Andreas Poulsen og Hustru Ane Larsen.

Bosat: Ørbækvej 1, Brande.

R.J.S. havde en Tid forskelligt Arbejde, bl.a. virkede han som Bybud, blev 1938-1942 handelsuddannet i en Kolonialforretning i Vejen, aftjente der-

efter sin Værnepligt ved Marinen i København, fortsatte ved sit Fag og havde 1944–1953 Ansættelse i en Kolonialforretning i Daugaard, hvorefter han blev Forretningsfører for en Kolonial-Engrosvirksomhed i Brande, og denne blev han i 1959 Medindehaver af.

J.E.P. blev uddannet ved Husgerning, lærte senere Stenografi og Maskinskrivning og hjælper nu til i Mandens Forretning.

1. Jens Erik Sørensen, født d. 7. December 1952 paa Sygehuset i Vejle.

2. Niels Karsten Sørensen, født d. 10. December 1954 i Brande.

3. Poul Christian Sørensen, født d. 27. September 1956 i Brande.



*Søren Kristian Sørensen
Thomasine Karoline Marie Jensen Hattens
(I)*



*Jens Bisgaard Sørensen
Ane Eline Kathrine Jensen
(II)*



Jens Christian Sørensen

IV. Marinus Sørensen

Tømrersvend, født d. 20. Februar 1882 paa Grydholt Mark, Tvis, gift d. 6. Maj 1916 i Holstebro med Christiane Schmidt, født d. 7. Oktober 1877 i Bjert, Søl, død d. 13. Juni 1931 i Holstebro, Datter af Indsidder, senere Malermester Frands Josef Schmidt og Hustru Johanne Pedersen.

Bosat: Viborgvej 10, Holstebro.

M.S. havde i 4 Aar Plads ved Landbruget, var derefter Medhjælper hjemme og lærte desuden Mælketur, blev 1904 indkaldt til Militærtjeneste ved Trainafdelingen, men overførtes til Arbejdstropperne i København, hvor han gjorde Tjeneste som Ordonnans, lærte derefter Tømrerfaget hos sin Broder i Mejrurup, havde i 2 Aar Plads i Silkeborg og virkede derefter som Førstemand hos Broderen i 7 Aar. Drev en Tid selvstændig Tømrerforretning i Tvis, hvorpaa han i 1917 bosatte sig i Holstebro, hvor han i 17 Aar var Førstemand hos Savværksejer Jeppesen ved Østerport og senere har arbejdet hos forskellige Mestre.

M.S. var Medstifter af den første Kolonihaveorganisation ved Holstebro, har i 8-9 Aar været Kasserer for Kredsen og i 28 Aar Formand for Kolonihaveselskabet "Østermarken".

C.S. blev uddannet ved Husgerning, lærte Syning og virkede efter Giftermaalet en Tid som Syerske, hvorpaa hun drev Pensionat til omkring 1930.

A. Clara Schmidt Irene Sørensen, født d. 5. Juli 1917 i Tvis, gift første Gang med Niels Silius Jensen, gift anden Gang d. 5. Januar 1947 i Holstebro med Jens Christian Christiansen, Mekaniker, født d. 17. Februar 1914 paa Mejlby Mark, Linde, Søn af Jørgen Peder Christiansen og Hustru Oline Rasmine Augusta Jensen.

Bosat: Viborgvej 37, Holstebro.

C.S.I.S. var beskæftiget ved Husgerning hjemme indtil Giftermaalet.

J.C.C. blev udlært som Mekaniker 1933, aftjente samme Aar sin Værnepligt ved Københavns Luftmarinestation, havde derefter Plads som Svend forskellige Steder, drev en Servicestation i Holstebro 1946-1952, arbejdede atter som Mekaniker, og fra 1959 har han virket som Maskinsmed.

1. *Lilli Jensen Christiansen, Kontorassistent, født d. 4. April 1940 i Holstebro.*
2. *Karin Christiansen, født d. 14. Oktober 1947 i Holstebro.*

V. Marie Charlotte Amalie Sørensen

Født d. 28. Februar 1884 paa Grydholt Mark, Tvis, gift d. 12. Juli 1907 i Tvis med **Kjeld Peter Chresten Mejdal**, døbt **Kjeld Peder Kristen Andreasen**, Træhandler, født d. 26. Oktober 1877 i Mejdal, Tvis, Søn af Gaardejer **Andreas Mejdal** og Hustru **Ane Margrethe Marie Elisabet Jensen**.

Bosat: Ringparken 32, Holstebro.

K.P.C.M. blev uddannet ved Landbruget, og efter Faderens Død bestyrede han en Tid Gaarden for Moderen. Ved Giftermaalet bosatte han sig i Holstebro, hvor han etablerede en Træhandel i Østergade, som han drev i en længere Aarrække, havde en Tid Ansættelse paa Mineralvandsfabrikken Skjold og derefter i nogle Aar paa Holstebro Svineslagteri. Senere har han virket som Medhjælper hos flere Træhandlere i Holstebro. **K.P.C.M.** var i nogle Aar i Bestyrelsen for den daværende Holstebro Købstadkommunes Sygekasse.

A. Stigne Mejdal, født d. 4. December 1912 i Gimsing, gift d. 11. Maj 1934 i Borbjerg med **Aage Leth Danielsen**, Bogbindermester, født d. 4. Februar 1909 i Holstebro, Søn af Lærer **Søren Leth Danielsen** og Hustru **Marie Bertelsen**.

Bosat: Skolegade 9, Holstebro.

S.M. har gaaet i Holstebro kommunale Mellem- og Realskole, og som 17-aarig blev hun ansat paa Telefoncentralen i Holstebro, hvor hun stadig virker.

Aa.L.D. kom efter Skolegangen i Holstebro kommunale Mellem- og Realskole i Bogbinderlære, blev udlært og etablerede sig i 1932 som Bogbindermester i Holstebro.

I. Inge Leth Danielsen, Defektrice, født d. 10. Juli 1935 i Holstebro, gift d. 28. April 1956 i Holstebro med **Ernst Pedersen**, Maskinfabrikant, født d. 21. Maj 1923 i Holstebro, Søn af Fabriksmester **Laurids Pedersen** og Hustru **Daniella Pedersen**.

Bosat: Knud Rasmussens Vej 2, Holstebro.

I.L.D. tog Realeksamen, hvorefter hun blev uddannet som Defektrice og tog Handelsmedhjælpereksamen.

VI. Marentine Kirstine Marie Elisabeth Sørensen

født d. 18. Maj 1885 paa Grydholt Mark, Tvis, død d. 22. Juli 1956 i Aastrup, gift første Gang med Jens Christian Andersen, Ølhandler, født d. 16. Oktober 1876 i Taarup, død d. 22. September 1922 i Vinderup, Søn af Gaardmand Christen Andersen og Hustru Christine Jensen, gift anden Gang d. 8. Oktober 1926 i Harte med Jens Christensen Jensen, Telegrafmontør, født d. 28. Marts 1893 i Eltang, Søn af Husmand Bertel Jensen og Hustru Kirsten Kristensen.

Bosat: Nørregade, Haderslev.

M.K.M.E.S. blev uddannet som Modehandler og virkede efter J.C.A.s Død som Hattesyerske i Vinderup. I 1925 blev hun Bestyrer af Schous Støbehus i Aarhus, som hun drev indtil sit Giftermaal med J.C.J.

J C.J. var beskæftiget ved Landbruget til 1915, blev da ansat ved Post- og Telegrafvæsenet og gjorde Tjeneste under Kolding Distrikt til 1929 og derefter under Haderslev Distrikt til 1958, da han blev pensioneret.



*Marinus Sørensen
Christiane Schmidt
(IV)*



*Marie Charlotte Amalie Sørensen
Kjeld Peter Chresten Mejdal
(V)*



*Marentine Kirstine Marie Elisabeth Sørensen
Jens Christensen Jensen*

VII. Ane Nielsine Kirstine Sørensen

født d. 6. September 1887 paa Grydholt Mark, Tvis, død d. 29. November 1887
paa Grydholt Mark.

VIII. Anders Kristian Sørensen

VIII

Landbrugsmedhjælper, født d. 14. Januar 1890 paa Grydholt Mark, Tvis, død
d. 2. December 1914 i Holstebro.

A.K.S. blev uddannet ved Landbruget, aftjente sin Værnepligt som Infanterist,
skulde have overtaget Fødehjemmet, men nogen Tid efter Hjemsendelsen blev han
syg, fik Tuberkulose og døde.

IX. Agathe Kamilla Sørensen

født d. 27. November 1894 paa Grydholt Mark, Tvis, død d. 29. Juni 1918 i Holstebro, gift d. 8. Maj 1914 i Holstebro med Niels Christensen, Arbejdsmand, født d. 14. December 1890 i Borbjerg, Søn af Husmand Simon Christensen og Hustru Caroline Pedersen.

Bosat: Holstebro.

N.C. flyttede efter Hustruens Død til København, hvor han blev gift igen.

A. Elvira Viktoria Christensen, født d. 12. April 1916 i Holstebro. (Se II A)



*Anders Kristian Sørensen
(VIII)*



*Agathe Kamilla Sørensen
Niels Christensen
(IX)*

Denne Slægtsbog

- er udarbejdet af

Dansk Slægtsforskning, Fredericia.

- bør bevares i Slægten og videreføres Generation efter Generation og vil derved give sit Bidrag til at udvikle den Slægtsskabsfølelse, der er udvist af den, som foranstaltede Bogens Udarbejdelse.

- kan altid senere uden Udgift for Ihænderhaveren tilføjes kommende Oplysninger om Slægten, blot ved Indsendelse af Bogen sammen med de Navne, Data, Begivenheder m.v., man ønsker indført.

- indsættes gratis i tykkere Bind, naar de blanke Blade i Bogen er udskrevet.

- erstattes gratis, hvis den skulle blive ødelagt ved Brand eller anden uforsætlig Skade.