



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSBOG OVER SLÆGTEN

MULVAD JEPPESEN.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samarbejde mellem en del af slægtens medlemmer og Dansk slægtshistorie, Kjellerup.

Vedrørende arkivundersøgelser vil man næppe kunne komme videre. Vi har gengivet alt, hvad vi skønner var af interesse. Det kan maa- ske i flere tilfælde virke som gentagelser, men stort set er alt jo gen- tagelser, men hver generation lever ikke livet som en gentagelse, det er jo kun paa os, det ved et tilbageblik kan virke saaledes. Dog, for den der forstaar at læse en slægtsbog, bliver det ikke gentagelse, men genoplevelse.

Løb bogen igennem, og tag den saa frem, naar der er god tid, man skal fordybe sig i den. Mange af de mennesker, der er omtalt og be- skrevet, er forlængst døde og begravede, men du har et fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets baand, ogsaa gennem det du oplever i dag. Færdes man ad veje og stier, saa er det de samme veje og stier og paa de samme marker, slægternes gamle har gaaet og virket, selvom et vejsving her er rettet og en ny hist er anlagt. Naar slægten i dag stævner sammen, er det i de samme stuer hvor tidligere generationer har bænket sig. Snakken er den samme; om liv og død, forlovelser, giftermaal og fødsler. Man drøfter gaardene og deres be- drift og vejret, og om hvordan det gaar den og den. Maden spises og roses nu som tidligere, og husmoderen forsikrer stadig, at det nu ikke var blevet saa godt o. s. v.

Denne slægtsbog, som vi har haft fornøjelsen at udarbejde, er ikke afsluttet. En slægtsbog kan faktisk ikke gøres færdig, saa længe slægten lever. Derfor er bogen indrettet saaledes, at den stadig kan forøges med nye oplysninger, der kan skrives og indsættes paa deres naturlige plads i bogen.

Ved udarbejdelsen er der foruden kirkebøger anvendt folketælling- er, lægdsruller, skattemandtal, skøde- og panteprotokoller, skifte-

protokoller og, de ældste arkivregistraturer samt trykte kilder. Hver linie er fulgt saa langt tilbage, det har været muligt at komme, ved hjælp af de opbevarede kilder, og naar derfor en linie standser op, maa det forstaas saaledes, at enten har kilderne svigtet eller de paa-gældende personer ses ikke at være døbt i det sogn, hvori de har levet. Ofte er ogsaa omliggende sognes kirkebøger eftersat.

Udarbejdet 1961 - 1962.

DANSK SLÆGTSHISTORIE.

Kjellerup.

SLÆGTEN

MULVAD JEPPESEN.

**Anetavle
over
Jeppe Hansen
og
Ane Margrethe Jespersdatter.**

gårdejer i Åsted by og sogn, Salling, blev født 11. januar 1821 i Aasted, som søn af gårdmand Hans Jepsen og hustru Maren Jensdatter Mulvad. Han blev døbt den 14. januar 1821 i kirken. Faddere var: gaardmand Niels Jepsen i Øster Majbæk, gårdmand Niels Andersen i Nissum og ungkarl Hans Rau Mulvad og jomfru Christiane Mulvad ved Branden.

Jeppé Hansen døde d. 9. marts 1897 i Aasted.

Den 1. oktober 1846 viedes i Aasted kirke Jeppé Hansen til

Ane Margrethe Jespersdatter

3.

Forlovere ved brylluppet var: Gårdmand Peder Kolding i Aasted og Jesper Andersen i Aasted-skov. Hun blev født d. 18. marts 1825 i Aastedskov som datter af gårdmand Jesper Andersen og Maren Axelsdatter, og døde den 25. april 1908 i Aasted.

Jeppé Hansen var først ejer af gaarden "Korsgaard" i Aasted, der havde tilhørt hans fader, men byttede den nogle år efter sit giftermål bort og fik Aasted Skovgaard, som ejedes af Ane Margretes broder Hans Espersen, her levede de til de som ældre folk byttede den bort med Brink Sejdelin af Østergaard og fik Møllemarken ved Aasted kirke, hvor de byggede en gaard som de beboede til deres død.

I skøde og panteprotokol for Sallinglands herreder, nr. 24, folio 21, findes Jeppé Hansens skøde på Aasted Skovgaard.

S k ø d e :

Jeg underskrevne Esper Andersen af Aastedskov i Aasted sogn sælger og skøder herved til gaardejer Jeppé Hansen af Korsgaard, der er i ægteskab med min datter Ane Margrete den mig tilhørende og paa-boende gaard, Aastedskov eller Aastedskovgaard kaldet med bygninger og sammes tilliggende hovedparcel af hartkorn under matr. nr. 1, 8 tdr. gl. skat 54 rdlr. 60 s., ligesom jeg også i forbindelse med gaarden tillige overdrager samme Jeppé Hansen al gårdens udbesætning, ud-boe (?) og alt udvendigt inventarium, alene med undtagelse af 4 heste, 6 køer, 6 unghøveder, 4 faar, 2 vogne, 2 plove, 2 harver samt en

svensk jernharve - for købesum 900 rdlr. samt derhos på følgende vedtagne vilkår at ejendommen og det øvrige solgte først tiltrædes og modtages af køberen den 1ste april 1860 indtil hvilken dag jeg eller hustruen/: imod til samme tid at svare alle skatter og afgifter af ethvert slags 1/ beholder besiddelsen, nytten og brugen af det solgte, at hverken furage eller gjødning i midlertid må fremkomme fra gaarden, med hvilken foruden alle beholdninger deraf tillige skal afleveres 12 traver god skafthavre og 3 traver rugbrutter til heste, og at køberen fra samme 1ste april 1860 svarer aftægt til mig og hustru Maren Axelsdatter overensstemmende med dags dato oprettet aftægtskontrakt og hvor efter samme aftægt er anslået til 600 rdlr. - Iøvrigt bemærkes, at ejendommen med tilbehør indtil tiltrædelsesdagen ikke må forringes under erstatningsansvar af mig. - Og da foranførte købesum ni hundrede rigsdaler rigsmønt af køberen berigtiges ved betaling i 11. juni 1860 til proprietær M. Qvistgaard af 800 rdlr. til hvem jeg skylder dette beløb og ved betaling på anfordring til Jens Jepsen i Nørdrup af 100 rdlr. til hvem skyldes dette beløb, begge summer med renter fra 11. juni 1859 og til betaling sker, så skal forannævnte gaardeiendom etc. fra nu af og under anførte vilkår lovligen tilhøre køberen Jeppe Hansen med fuldkommen eiendomsret og forresten med al den ret og forpligt, hvormed jeg selv hidtil har været eier ifølge skiøde fra Niels Andersen og Axel Mortensen, læst 7. martz 1825 og hvorefter jeg hjemler den solgte eiendom.

Skrevet i Aastedskov, den 26. august 1859.

Esper Andersen

m. ført pen.

Til vitterlighed:

Jens Jensen . Gudike Espersen

Læst i Salling Herredsting d. 19. oktober 1860.

Aftægtskontrakt forevist.

Smidth. "

Hans Jeppesen

4.

gaardejer i "Korsgaard" i Aasted, hvor han blev født i 1794 og døde den 27. juni 1845.

Den 11. april 1817 viedes i Selde kirke Hans Jespersen til

Maren Jensdatter Mulvad

5.

Forlovere ved brylluppet var: Niels Jepsen, gaardmand i Ø. Måjbæk og Anders Sørensen, gaardmand i Vesterborg. Hun blev født d. 5. juli 1795 i Branden kro, Selde sogn og hjemmedøbtes den 8. juli 1795.

Faddere var: Hans Jensen, Jens Hinderup og Lave Christensen, alle af Selde og Cathrine Mulvad, degnens datter, båren til dåben af Niels Back Skrædders hustru i Lien.

Maren Jensdatter Mulvad døde den 3. juni 1861.

Aar 1845 den 28. juni anmeldte Hans Jespersens enke Maren Jensdatter af Aasted, at nævnte hendes mand gaardmand Hans Jepsen af Aasted under gårds dato ved døden var afgaaet. Hun tilkendegav at hun ville søge om at få lov til at sidde i uskiftet bo, hvilket blev bevilget.

Jesper Andersen

6.

gaardejer i Aastedskov, Aasted sogn, født 1794 i Møgeltorum, og døde den 23. september 1859, hvorefter han begravedes den 2. oktober s. å.

Jesper Andersen blev gift d. 16. september 1824 i Aasted med

Maren Axelsdatter

7.

blev døbt den 19. april 1806 i Aasted og døde den 14. august 1893 sammesteds.

Jeppe Hansen

8.

1732 døbt 27/12-1732 i Selde
gaardmand i Aasted, blev født 1742 og døde den 12. november 1797
i Aasted.

Den 12, søndag efter trinitatis 1777 viedes i Selde kirke Jeppe
Hansen til

Ane Nielsdatter

9.

af Vester Møibæk blev født 1756.

Efter Jeppe Hansens død blev der afholdt skifte, dette er ind-
ført i skifteprotokol for Østergaard gods 1738 - 1848, Harre herred
folio 141, og lyder som følger:

"Anno 1797 som var rette 30te dag blev skiftet efter afgangne
Jeppe Hansen af Aasted foretaget til aabning og vurdering udi sterv-
boet af underskrevne Søren Kiersgaard fra Østergaard paa skiftefor-
valteren hr. Thomsens vegne med tiltagne tvende vurderingsmænd
navnlig Niels Pedersen Bolm og Villads Jensen begge af Aasted -
samt tvende vitterligheds mænd, navnlig Hans Jacobsen af Aasted-
skov og Peter Mulvad af Selde. Ved forretningen var enken Ane
Nielsdatter med antagen ~~ploug~~ havgværge Niels Michelsen af Vester Møj-
bæk, tilstede på den ene side og på den anden side: som den efter-
ladte enke har avlet i ægteskabet med den salig afdøde.

- a). En datter Bodild Jeppesdatter, 14 år.
- b). En søn Niels, 12 år.
- c). En datter Kiersten, 8 år.
- d). En datter Johanne, 6 år.
- e). En søn Hans, 3 år.
- f). En datter Maren, 1 år.

På de 3 første umyndiges vegne var tilstede deres farbroder
Peder Hansen af Plougstrup i hans sygdoms og skrøbeligheds for-
fald hans søn Christen Pedersen af Plougstrup. Og uagtet skifte-
retten havde opholdt sig til kl. er over 11., efter den afdødes broder
Jens Hansen af Vroe, som dog var indkaldt til at give møde, var
han dog ikke mødt - hvorfor af skifteretten blev indsat en formynder

og tilsynsværge på de tre sidste umyndiges vegne: Anders Pedersen, gaardmand i Skammergaard og blev da fornævnte tvendes værge, skifte retten at beopagte deries tarv og bedste ved og under skiftet. - Førend videre blev foretaget, blev vurderingsmændene tilholdt at ansætte det forefindende udi stervboet tilhørende til sin fulde værd, hvilket de lovede og blev da forrettet, som følger .

I BOEN FANDTES:

1 fyr bord på foed med skuffe under
1 løs bæk
1 jern bilægger ovn med skuffe
1 spinderok
3 træstole med do. bord
1 stuevisværk med federal
1 træ saltskrin
2 messing stager
1 jern krum kniv
1 træ flødebøtte
1 mælkehylde med blå og hvide gardiner
1 vugge af fyrtræ
deri var 1 rød- og blåstribet overdyne
1 gammel underdyne
1 rød og blå hovedpude med pudevår
1 ølanker
1 barnestol
1 væv spield
1 gammel spejl
tvende bibbeler
1 hus postil
3 salme bøger
1 bruun mahlet seng
deri var 1 rød og blå olmerdugs overdyne
1 do hovedpude
1 blå og hvid halsklæde
1 taburet
derpa var 1 blå og hvid spølskaal

1 sort thepotte
1 uld sax
1 grøn mahlet hængeskab med lås og nøgle
deri var nogle gamle bøger
1 hvid ulden barne liss
1 gul silketørklæde og 1 hue
1 rød bomuldstørklæde samt noget ragelse
4 stk. sølvskeer med navn A. N. D. 1777
1 grøn mahlet hængeskab med tvende døre, hvis segl befandtes rigtig
1 par sølvkospænder med navn N. J. S. som var sønnen Niels Jesper-
sens og derfor ej blev vurderet.
2 små saxe
1 gammel ragkniv
1 blikhuus og 1 pen
1 liden gudelig bog
samt nogle papirer sognefoged tjenesten vedkommende samt en
gammel skifte og fæstebrev
1 skuffe
1 gammel tegnebog
1 do skuffe, hvori var udi banco 5 rdlr. og i toskillinger 1 rdlr.
2 skilling
1 liden hvid flaske med terpentin olie
1 skind pung, hvori var den del toskillinger
I skabet fandtes kaaberpenge
1 gammel spejl
1 alkove seng med grønne gardiner
deri var 1 sort- og hvidstribet olmerdugsoverdyne
1 grøn og hvidstribet hovedpude.
tvende rød- og hvidstribede do.,
1 hvid halsklæde
1 alkove seng med grønne gardiner
1 hvid vadmels dynevaar
1 rød- og blåstribet olmerdugsoverdyne
1 vadmels underdyne
2 blå og hvide hovedpuder

1 halsklæde
1 blågarnslagen
tvende lange træ tallerkener.

I KAMMERET :

1 øltønde
1 gammelt bord på foed
1 øltragt
1 tejne
1 mælkehylde, hvorpå var 6 stk. røde steenfade
6 stk. røde tallerkner
10 stk. sort mælkesætter.

I DEN ANDEN STUE:

1 kiste med lås og nøgel. Deri var
1 gammel bruun klædes vest med metalknapper
1 blå klædeskjol med kamel garns knapper
1 hvid vadmelskofte med metalknapper
1 sribet nattrøje
1 do
1 par sorte skind buxer
1 blå vadmels uldenskott med metalknapper
1 blå klædes do med do
1 do brøstdug
1 drejls nattrøje med do knapper
1 blå vadmels rejsekjol
1 sribet nattrøje
1 par gamle brune buxer
1 skind ulden skott
1 grøn mahlet kiste med lås og nøgel.
2 stk. fåreskind
1 sort hatt
1 sribet brøstdug
20 alen blårlærred
1 stk. hørlærred 12 alen
1 pudehynde
1 blå vadmels uldenskott

1 par skind buxer
1 blå klædes hatslag
6 spunden uldgarn
1 dyne vår 16 alen
5 blågarns skiorter
1 blå vadmels kappe
1 stk. rød tøj 7 alen
1 forklæde
1 stk. hvid multum
1 hampgarn
1 den indbyggede skab imellem sengene var:

1 hvid carafel

nogle papirer, som tilhørte sognefoged embedet; disse papirer blev overleveret enken til forvaring indtil videre.

1 mahlet skrin med lås og nøgel

deri var børnenes gangklæder

1 bruun mahlet kiste med lås og nøgel

deri var børnenes gangklæder

1 løgte

1 par skoe

1 par støvler

1 vognskrin uden lås, deri var intet

6 stk. hvide steen tallerkener

10 stk. gamle tintallerkener

4 par hvide thekopper

6 stk. hamp korn sække

3 træstole og 1 skammel

Sengeklæder:

1 hvid olmerdugs kram

1 rød- og grønstribet olmerdugs overdyne

1 grønstribet underdyne

tvende røde og grønstribede hovedpuder

1 blågarns lagen

1 hørgarns lagen

1 gammel dynevår

1 hvid bolster underdynevår

2 stribede hovedpuder
1 hørgarns- og 1 blårgarns lagen
1 gammel olmerdugs overdyne

I KAMMERET:

1 bord på fod
1 salt trug
1 kar
3 sorte leer gryder
1 træ sælde
1 halm sælde
2 små halm løbe
1 gammel øltønde
1 do. med 2 skp. kull. ,
1 have timse
2 store og 1 mindre naur
tvende hægler
1 jern greb
1 gammel spindrok
1 liden træfjerding
1 kaaber dragt
1 øl lejle
8 stk. jernringe
1 stor do.
1 halm løb med noget gammelt jern
1 speger bor

I KØKKENET:

1 par messing lysestager
1 fyhr strikke med 1 jern gevind
1 drøv trug
4 stk. sorte leer gryder
1 jern træ foed
1 do ild klemme
1 fyhr kerne
1 kåber indmuret gruekedel

1 puster
2 egekar med jerngiorde
tvende ørebollier
1 strippe med 2 jernbånd
1 drøft trug og
1 liden kar
1 loftstie
tvende saalde

PAA LOFTET:

tvende høelie med drag
5 stk. river
2 kratter
1 riid sadde
1 nye hiul bar hiul
4 stk. hår reeb
tvende bag reebe og
tvende andre reeb
Kornet på loftet brugt til husholdning
1 slibesteen med jerndraug
1 jern 4 lispund bismes
1 rød beslagen rejsevogn med hamler og stjert
En vogn med lejrer, hvorpå var 2 beslagen hiul
1 do med do og do hiul
tvende møgvogne med fjelle
tvende hele jernharver
1 ploug med dret og fuld behør
1 bagploug med jern
1 jern green
tvende skovle
tvende tørvespade
1 møgbare
1 skud tørve bare
1 spand og
1 vand trug
10 stk. gammel fæ og hestetøjrer

1 mindre vogn uden hiul
1 hakkelseskiste med kniv
2 stk. forke
2 plejler og
1 såle

KREATURERNE:

1 sort broget koe, 14 år
1 rød koe, 7 år
1 hvid koe, 7 år
1 sort hjemlet do, 7 år
1 sortbroget koe, 10 år
1 sortbroget qvie, 3 år
1 rød qvie, 3 år
tvende sortbrogede qvier, 2 år
1 qvie og 2 stud kalve
tvende stud ungnødder, 1 år
6 stk. anden års stud ungnødder
24 stk. faar og tvende væddere
tvende grise
1 sort hoppe, 14 år
1 sort hoppe, 10 år
1 sort do , 7 år
1 sort do , 3 år
1 sort hest klod.

Dernæst blev gaarden med dens bygninger og ejendomme i mark eng, hede, fælle og fædrift, hvis hartkorn er 7 tdr. 5 skp. af samtlige tilstedeværende vurderet til 1500 rdlr.

Skifteretten tilspurgte dernæst enken med laugværge samt alle tilstedeværende om de vidste mere i navnlig maader til indtægt at beregne, hvortil de samtlige svarede nej. Ligeså de og skønnede, at ej fra gårdens avl, føde og sædekorn kunne undværes noget stervboet til indtægt at beregne, når gårdens udgifter skal bestrides i beløbene så stervboets hele indtægt, den summa 2063 rdlr. 4 m. 13 sk.

Den på sterboet hæftende gæld og besvær.

a). Den sal. mands begravelse, som hun i eet og alt havde bekostet med	24 rdlr.
b). Ligeledes fordrede hun sin begravelse, således af boet udlagt lige med hendes sal. mand med	24 rdlr.
c). Til revisions contoret	6 " 5 m 4½sk
Skiftets bekostning	<u>15 "</u>

Boets besvær 69 rdlr. 5m4½sk.

Igen boens indtægt

1993 rdlr. 5 m. 12 7/24sk

Dernæst kom til enken en broderlod
hvilken hun dog frafaldt og fik i stedet
en søsterlod som bliver

110 rdlr. 4 m. 10 55/216
1107 " 4 " 6 59/108sk.

Igen til børnene at dele

1993 rdl. 5 m. 12 7/24 sk. ÷ 1107 rdl. 4 m 6 59/108 rdl. 1 m. 2 1/27 sk.

Niels Jepsen får en broderlod	221 r. 3 m. 4 55/108 sk.
Hans Jepsen "	221 r. 3 m. 4 55/108 sk.
Bodil Jeppesdatter, en søsterlod	110 r. 4 m. 10 55/216 sk.
Kirsten Jeppesdatter "	110 r. 4 m. 10 55/216 sk.
Johanne Jeppesdatter "	110 r. 4 m. 10 55/216 sk.
Maren Jeppesdatter "	<u>110 r 4 m. 10 55/216 sk.</u>
	886 r. 1 m. 2 1/27 sk.

Denne sum af børne penge otte hundrede firsindstyve og sex rigsdaler, een mark, to en/syvogtyvende skl. bliver indestående hos enken i stervboet indtil børnene opnaar deres myndige år og de er samme behøvende og en følge heraf bliver de stående uden renter, hvorimod hun, nemlig enken er forbunden at give dem anstændig opdragelse med klæde, føde og skolegang som hun for Gud og øvrigheden vil tilsvare. Så bliver hun og pligtig at stille overformynderen antagelig sikkerhed for bemeldte børnenes arvelodder eller og samme udbetale imod hun i sidste fald nyder renterne til børnenes opdragelse. På grund heraf blev gaarden med dens vurderede besætning, ud og indbo igen overladt til fri rådhed og disposition, imod at hun med laugværge forbandt sig til at betale stervboets bevislige gæld uden ansvar for skifteforvalteren samt dette

skiftets bekostning med hvad videre deraf dependerede i alle maader skadesløs, så erklærede hun og ved laugværge at holde skifteforvalteren for alt hvad dette skifte kand tilflyde og følge, fri for ald an- og tilsvær og derhos begærede dette skifte sluttet. Skifteretten som havde anført enkens og laugværgens forpligt tilspurgte samtlige tilstedeværende om nogen havde videre ved dette skifte at repondere, hvortil de samtlige svarede nej. Men igen tog forrige begæring om skiftets endskab som af skifteretten herved blev bevilget og skiftet herved sluttet.

Kiersgaard

Enke: Ane Nielsdatter

Laugværge: Niels Mikkelsen

Christen Pedersen

Anders Pedersen

Vurderingsmænd

Niels Pedersen

Villads Jensen

Vitterligheds mænd

Peter Mulvad

Hans Jacobsen."

Jens Møller Mulvad

10.

kromand og gaardejer i Branden, Selde sogn, blev født 1768 i Selde og døde d. 6. november 1846 sammesteds. Han var søn af degnen Hans Mulvad.

Han blev døbt i kirken den 14. december 1768. Faddere ved daaben var: Velbårne hr. Rasmus Stiernholm til Kieldgaard, hr. Michael Holm af Grettrup, velædle sgnr. Christian Kjærulf til Østergaard og sgnr. Jens Mulvad i Nykøbing.

Den 11. august 1791 viedes Jens Møller Mulvad i Selde kirke til enken

Ane Kirstine Jensdatter

11.

af Branden kro. Forlovere ved brylluppet var: Hr. Friederich d. Stierholm til Kjeldgaard og hr. Anders Kvistgaard til Østergaard. Hun var første gang gift med kroholder Hans Olufsen Rauf, som blev begravet den 16. februar 1791, 51 år gammel.

Ane Kirstine Jensdatter blev født ca. 1760 og hun blev begravet den 12. april 1805. nogle og fyrré år gammel.

Jens Møller Mulvad giftede sig anden gang med Cirstine Jensdatter, der blev født 1790 og døde 1846.

Jens Møller Mulvad var foruden at være gaardejer og kromand også sandflugtskommissær og en overgang var han også forvalter på Kjeldgaard.

Anders Jespersen

12.

blev født 1758 og døde 4. september 1816, var gaardejer i Møgelthorum, Torum sogn, Salling.

Den 24. martii 1791 viedes Anders Jespersen af Møgelthorum til

Anne Margrethe Jensdatter

13.

med hvilken han vare trolovet den 4. martii. Forlovere var: Mikkel Jacobsen i Vester Møjbæk og Jens Larsen Aagaard i Lille Thorum.

Hun blev født i 1760 og døde den 28. januar 1842.

I skøde og panteprotokol for Salling herreder, Skive by, 1794-1804, side 234, findes Anders Jespersens skøde.

Den 27. juni 1798 får Anders Jespersen i Møgelthorum, Thorum udstedt skøde på (sin ifæstehavende gaard) en gaard sammesteds som Melsen Mortensens enke sidst havde i fæste, af hartkorn 2 tdr. 6 skpr. 2 alb., af Anders Mortensen Kvistgaard til Jungetgaard, for en sum af 750 rdlr.

Axel Mortensen

14.

gaardejer i Aasted by og sogn, Salling herred, blev født 1772 og døde den 8. juli 1827.

Han var gift med

Anne Jeppesdatter

15.

blev født 1779 i Aasted og døde den 1. januar 1854 sammesteds.

Den 16. november 1814 får Axel Mortensen i Aasted skøde på en parcel af Christen Pedersen Coldings gaard i Aasted af hartkorn 1 skp. 3 fjdk. 1½ alb. for en sum af 200 rdlr.

(Salling herreder, Skive bye skøde og panteprotokol 1815-1820, side 51).

Hans Christian Mulvad

20.

degn i Selde, blev født den 27. december 1731 i Brøndum. Han blev student fra Viborg 1753 og kaldet til degn den 2. februar 1756 for Selde og Aasted af Rasmus Stjernholm på Kjeldgaard, som havde kendt Mulvad i lang tid. Han ejede en gaard i Risum. Han blev begravet i 1801.

Den 21. oktober 1760 viedes Hans Christian Mulvad til

Christiane Lunge

21.

blev født den 2. december 1738 og døde i Selde præstegaard den 29. oktober 1817.

Esper Lauritzen

24.

gaardmand i Møgeltorum, Torum sogn.

Han døde før 1797.

Esper Lauritzen var gift med

Maren Andersdatter

25.

der blev født 1725 og døde 1797 og blev begravet 14. søndag efter trinitatis, 71 år, 7 måneder gammel.

Morten Axelsen

28.

gaardmand i Harre. Han døde den 11. marts 1810 i en alder af 82 år.

Den 29. september 1755 viedes i Selde kirke Morten Axelsen til

Anne Jensdatter Hinderup

29.

Forlovere ved brylluppet var: Eske Christensen og Knud Nielsen Møller i Selde mølle.

Anne Jensdatter blev begravet 1/2-1771 da hun var gift med
hans sig med Maren Erichsdatter den er den rigtige Anne 1771
og mor til Anne 14 Axel Morten m

præst for Brøndum og Hvidbjerg menigheder, blev født ca. 1695 i Ringgive præstegaard.

Han blev ordineret som præst d. 11. juni 1725 og han døde den 28. november 1762.

Han var gift med

fra Haverslev. Hun var datter af hr. Christoffer Stub og Mette Nielsdatter Bugge.

I gejstlig skifteprotokol for Hindborg herred, 1707-1791, side 233 b, findes følgende:

Vi Frederik dend femte af Guds naade konge til Danmark og Norge, De Venders og Gothers, hertug udi Slesvig, Holsten, Stormaren og Dytmarsken, greve udi Oldenborg og Delmenhorst, gjør alle vitterligt at vi efter hr. Bernt Rosenmejer Mulvad, sognepræst for Brøndum og Hvidbjerg menigheder i Viborg stift udi vort land Nørre Jylland og hans hustru Karen Stub, Deres her ved allerunderdanigste gjorde ansøgning og begiæring, allernaadigst haver bevilget og tilladt saa og hermed bevilge og tillade naar en af dem ved døden afgaar, den længstlevende da foruden rettens middelforsegling, registrering og vurdering efter loven med deres tilfælles sammenavlede umyndige børn udiuskiftet boe maa blive siddende saa længe dend i enlig stand forbliver.

Forbydendes alle og enhver herimod efter som foreskrevet staar at hindre eller udi nogen maade forfang at gjøre under vor hyldest og naade.

Givet paa vort slot Fredensborg den 24. septbr. anno 1762.

Under vort kongelige hånd og signet.

Friderich R.

/ L. V. Holstein.

præst for Selde menighed, blev født den 24. september 1692 i Aalborg og døde i 1740, hvorpaa han blev begravet den 17. juni s. aar.

Han var gift med

gaardfæster i Selde, Selde sogn er født 1692 i Hinnerup, Torum sogn, som søn af gaardfæster Christen Lauritsen og han blev døbt die. visitationis mariæ 1692, baaret til daaben af Peder Poulsens hustru og faddere var Jens Jensen af Flovtrup.

Jens Christensen Hinderup døde 1756 og blev begravet d. 2. februar, 64 aar og 9 maaneder gammel.

Jens Christensen Hinderup blev gift d. 22. juni 1721 i Selde kirke med

der er født 1694 i Selde, Selde sogn, som datter af gaardmand Niels Eskesen og hustru Maren, og hun blev døbt d. 25. februar 1694 i Selde kirke baaret af Anne Eskesdatter og faddere var: Jens Thørgersen, Christen Thøgersen, Christen, Poul og Michel Eskesønner og Else Eskesdatter.

Kirsten Nielsdatter døde 1768 og blev begravet 3. juledag, 74 aar gammel.

Jens Christensens Hinderups fæstebrev paa gaarden i Selde lyder som følger:

"F æ s t e b r e v.

Jeg underskøevne Herlov Jensen Stjernholm til Kieldgaard stæder og fæster herved til Jens Christensen Hinderup, soldat under hr. captain Anders Borshorst' compagnie landinfanterie imod at ieg til første session præsenterer en carl til soldat i hands stæd den mig tilhørende halve gaard i Selde bye heri Selde sogn i Skivehus amt,

som forhen var beboet af Ole Nielsen men han for svagheds skyld han qvitteret, efter nye landmaalingsmatricul under no. 2 - 3 tdr., 4 skpr., 2 fjdk. og 2½alb., skylder aarlig efter jordebogen 1 td. rug, 2 tdr. byg 1 td. havre, ½ læs lyng, 1 gaas, hvilken gaard bemeldte Jens Christensen Hinderup sin livstid skal i fæste beholde, saa fremt at han skatter, skyld og afgift deraf i rette tider yder og inden hver martini eller 11. november aarlig afbetaler, gaarden vel vedligeholder og iche lader derpaa bygning eller noget andet af dens ejendom forværes, men det alt forbedrer, gjøre hoveriarbeidet deraf som sædvanlig og fornøden kan vorde, sin husbonde og hans fuldmægtig hørig og lydig forbliver og iøvrigt sig efter loven og forordningerne tilbørlig forholder.

Datum Kieldgaard den 27. september anno 1719."

Peder Christensen Mulvad

80.

præst for Ringgive, Gadbjerg og Lindballe menigheder. Han blev student fra Ribe 1686 og han blev ordineret til præst 12. december 1691. Han døde i 1719.

Han blev gift første gang den 27. juli 1692 i København med

Klara Berntsdatter Rosenmejer

81.

fra Christiansstad (Norge), hun blev født ca. 1665 og døde ca. 1701.

Peder Christensen Mulvad blev gift anden gang den 15. juni 1702 i Nørup med Karen Margrete Billeschou fra Engum præstegaard.

Christoffer Hansen Stub

82.

blev født den 9. februar 1657 i Kongelf.

Christoffer Hansen Stub blev student 1674 fra Frederikstad. Han ordineredes til præst i Haverslev den 26. maj 1702.

Christoffer Hansen Stub døde skærtorsdag 1704.

Han var gift med

Mette Nielsdatter Bugge

83.

fra Vidø.

Hun døde 75 år gammel og blev begravet i Biersted den 23. oktober 1746. Hun var gift anden gang med Peder Ludolfen Ridderhus.

Søren Nielsen Lunge

84.

blev født 1653 i København og døde 1728, hvorefter han blev begravet den 14. januar s. å.

Før 1680 blev han udnævnt til stiftsskriver i Aalborg.

Ved landsmødet 15/10 1673 "blev stiftsskriverens løn sluttet, at hannem skal gives 3 slettemark af hver 100 rdlr. og 8 a 10 dage tilforn at advaris om skiftetid, da stervboet enten kan lade ham med sin egen vogn føre frem eller lei vogn til ham."

Ved stævning fremlagt 15/4 1680 indstævnedes stiftsskriveren

Søren Lunge rector Mag. Wiingaard, fordi han haved oppebaaret Ø. og V. Hassing kirketiender og ingen afgivt deraf ydet i nogle år. Rectoren blev ved høieste rets dom af 2/9 1680 tilpligtet at betale, men efterkom ikke dommen, hvorfor stiftsskriveren atter stævned ham den 19/4 1682 og landemødet 27/4 afsagde dom i sagen, hvilken tildeels blev stadfæstet af høieste ret 25/8 s. å.

Af stiftsskriver Søren Nielsen Lunge blev 21/4 1680 leveret landemødet 2 bøger, een folio, som er vendelboe stifts kirkers hoved jordbog, den anden folio, forma oblongo, Vendelboe stifts kirkers inventarium.

I landemødeprotokollen for 1686 hedder det: "Forrige stiftsskriver Søren Lunge fremkom for retten på Dionysii landemøde i Aalborg 1686 og begjerte sit skudsmål af samtlige provster, om nogen vidste noget utilbørligt med ham i samme hans tjenestes forrige forretning, da alle provsterne gave ham et godt og berømmeligt vidnesbyrd med taksigelse." Han blev 21. marts 1685 by- og rådstueskriver (nr. 11) i Aalborg. Han udnævntes til rådmand den 26. juni 1716.

Søren Nielsen Lunge blev 1680 gift med

Margrethe Hansdatter Bay 85.

der blev begravet 11. oktober 1701, 41 år og 9 måneder gammel.

Thøger Mortensen Holst 86.

præst for Farsø, Vonsild og Svingelbjerg menigheder. Han blev født 1664 i Thiese og døde den 15. april 1706.

Thøger Mortensen Holst var gift med

Anna Thomasdatter Galschytt 87.

Efter Thøger Mortensen Holsts død giftede hun sig anden gang med eftermanden i embedet Laurids Mikkelsen Hinge, der døde 1733.

I gejstlig skifteprotokol for Gislum herred, 1706-1781, findes følgende:

Anno 1725 den 7. februar var vi underskrevne hr. Peltter Jessen, provst i Gislum herred og sognepræst til Tisted og Binderup menigheder, hr.⁴ Ivar Enevoldsen, sognepræst til Strandby og annecerede

menigheder og hr. Morten Breum, sognepræst til Ullitz og Foulum menigheder, som notarius udi Torrup præstegaard efter afgangne guds og dydselskende nu sl. matrone Anne Thomasdatter Gauschyt, ærværdige hr. Laurs Michelsen, forseigling og registrering at forrette efter loven at foretage og forrette, saasom beseiglingen ikke kunne ske forrige dag formedels at boskab og bohøvedes til den sl. matrones begravelse og fire voksne børn af den salige matrones efterladte og hr. Laurs Michelsens stiftbørn var her i huset og self hafde saavelsom Deres stiffader alt hvad boen tilhørte i opagt så deraf intet dennem til nogen nakdel og skade kunne afgaa eller forkomme, og som blev forevist i den nye vesterstue et contor paa 4 piller, hvilket efter hr. Laurs Michelsens ordre blev opladen af tvende hans stiftøtre, Lisbet og Agatha og befandtes intet i nogen af skufferne thi agtedes det aldeles unødvendigt det at beseigle. I lige maade blev forevist en nye eege dragkiste, hvoraf lintøjet nu til begravelsen var udtagen, men var pigebørnene bedst bekiendt og i hænde som til 30te dagen blev tilholt det altsammen været at til stede skaffe til nærmere registrering og vurdering. - Nok blev forevist en kiste i storstuen, hvorudi fandtes børnenes gangklæder, som de idelig skulle bruge som og af den årsag ej kunne besigtiges. Nok i storstuen inden i den store skab et lidet mindre midt udi, hvorudi var indlagt det sølv, stervboen tilhørte, hvilket af rettens middel blev beseiglet. Nok fandtes i storstuen et andet stor skab med sorte piller, hvori var intet andet end nogen af den sl. kones gangklæder og desforuden en del andet, som til daglig brug og husfornødenhed behøvedes, saa det agtedes uforføden, det som var ei af stor værdi og børnene meget velbekendt at beseigle. - Udi hr. Lauritses studerekammer l kiste med en del bøger, hvilke hand for sin daglig brug og embedes betjening suines ej at kunne lade beseigle, men forsikrede rettens middel ikke et blad deraf mindre nogen bog skulle forlores. - Iøvrigt forefandt rettens middel intet videre denne sinde at besigte eller registrere, saasom kornet i laden endnu var uaftærsket; alle høvederne forblef i gaarden under præstens, stiftbørnenes og folkenes opsiun indtil 30. dag vorder den 26. februari, da registreringen og vurderingen skal foretages og imidlertid indkaldes de tvende myndige sønner Mons Christopher Holst og Thomas Holst, så og betænkes af retten hvo formynder for de umyndige kand constitueres, og er hermed saaledes denne forretning sluttet.

Torrup præstegaard ut supra.

Peiter Jepsen	I. Enevoldsen.	M. Breum.
L. Winge	Niels Thøgersen Holst.	
Elisabeth Holst	Agata Holst.	

Anno 1725 den 26. februar, som var den rette 30 dag efter sl. Anne Thomasdatter hendes afgang, mødte her i Torrup præstegaard udi stervboet, provsten hr. Peiter Jessen med sine assesoribus paa ærværdige hr. Ivar Enevoldsens vegne, monsr. Nicolai Bølle og som notarius ærværdige hr. Morten Breum, hvor da var til stede præsten hr. Lars Michelsen paa sin side og sine tvende sønners, saa og fire af stiftsbørnene Niels Holst, Elisabeth, Agatha og Anna Cathrine Thøgers døtre - og paa samtlige de umyndiges vegne til eftersiun, ærværdige hr. Niels Holst i W. Bølle og ærværdige hr. Morten Holst udi lovens og desforuden var også tiden til registreringen i rette tid tilkendegivet de fraværende 2 sønner, Christopher og Thomas Holst og een datter Johanne Thøgersdatter, vurderingsmændene Mads Knudsen og Mads Mortensen.

Registrering og en del af vurderingen.

1. rede penge fandtes ingen.
2. Guld og sølv:

1 guldkæde udaf slet kronguld	12 rdlr.	3 mark	
Armbaad	60 "		
1 sølv kande	37 "	5 "	8 sk.

Disse 3 poster findes hos mons. Mads Brøndum og blev pantsat sidst forleden snaps-ting 1724 for penge 100 rdlr.

En sølvkande	34 "	4 "	
en sølvbeuger	7 "	4 "	
en dusin sølvskeer	22 "	1 "	4 sk.
4 stk. gl. sølvskeer	4 "	1 "	8 "
1 sølv saltkar	2 "	3 "	
1 sølv komment	2 "		
1 ditto større	2 "	3 "	7 "
1 præserter tallerken	8 "	2 "	3 "

1 mindre ditto

5 rdlr. 0 mark 12 sk.

3. Kobber

1 ny half tønne kobber kiedel

4 " 4 "

1 gl. ubrugelig kiedel

1 " 4 "

1 liden gl. kobberkiedel

1 gl. fyrfad

1 mindre ditto

1 rivejern

1 kobber bækken

1 kobber pot

1 kobber fyrfad

1 gl. the kiedel

1 ditto

1 brøggerkiedel

1 brændevinskiedel

1 kobber kiedel m. m.

4. Messing og Malm

1 malm pande

1 morter med støder

1 par lysestager

2 malm kroge

4 malm kakkelovns knopper

1 messing lyseplade

1 messing fad

9 små fade

5. Tin

3 store fade

5 mindre dt. fisk fade

3 gl. fade

1 vandfad

11 tallerkener

1 dosin tallerkener

16 tallerkener

3 bord kranse

1 theepotte

Bohave i Vester Stuen:

1 sengested med himmel og 4 ege stolper
1 indlagt cantonskab
1 rund fyrre bord med krydsfod
1 skilderie
1 forgyldt speil
1 lakered bord
1 dragkiste
1 spejl med foderal
6 højryggede stole overtrukket med kalfskind
6 mindre overtrukket med ryslærred
1 kakkelofn
6 par thekopper
6 ølglas
2 vinglas
4 spidsglas m. m.

Udi Gæste Kammeret:

1 lidet thee bord
1 gl. sengested med himmel m. m.

Udi Storstuen:

1 stort indlagt skab
1 uhrværk
1 armstoel
1 rød slagbord
1 rød egekiste
1 speil med sort ramme
nogle skildrier m. m.

Udi hr. Larsis kammer:

1 liden kakkelofn
1 sengested
1 ege halfkiste

Udi Dagligstuen:

1 fyr slagbord
1 kakkelofn

1 speil med sort ramme

Udi Spisekammeret:

1 lille bord

1 bretspil med 2 terninger

Udi Kykkenet:

1 stor jerngryde

2 mindre do.

1 jernpande

1 stor bradspid

1 ildklemme

1 ildfork m. m.

Udi i det lange Kammer:

1 gl. fyrreblad

1 gl. kistebænk

1 fyrreskab

Udi Bryggeret:

1 ubrugelig egeskab

1 ditto gl. fyr

1 gl. ditto også af fyr

1 kar af fyr

1 bækar

1 gl. egebord

12 mælkebøtter

10 half ølkar af hvilke den ene ligger med mjød

1 hel øltønde

1 3/4 tønde

Sengetøj:

1 stor del sengetøj af forskellig art

Dernæst sengetøj i herberget og i hr. Larses kammer.

Linklæder:

1 fin drejelsdug 2 3/4 alen lang

1 anden ditto 4 alen lang

1 ditto 5 alen lang

1 ditto 4 alen lang
1 ditto 5½ alen lang
1 ditto 3 1/4 alen lang
1 blårgarns drajls dug 2 3/4 alen lang
1 ditto 3 1/4 alen
1 ditto 3 alen
1 ditto 3½ alen
1 ditto 3 alen
1 ditto 2 3/4 alen
1 ditto 3 1/4 alen
1 ditto 3 alen
1 ditto 1 1/4 alen m. m. ialt 48 forskellige arter:
Lagner, pudevaar, dynevaar m. m.
Herforuden fandtes paa loftet og andetsteds:
1 mindre uhrværk udi et messinghus
2 oxehuder
1 kalfskind
9 stykker faareskind
15 lammeskind
1 omhæng af engelsk stof
1 ditto hjemmegiort tøj i gæsteværelset
1 gult omhæng
1 dosin messingskaftet knive
1 slibesten

Vogn redskab m. m.

1 gl. beslagen kurve vogn
1 arbejdsvogn
2 bag plove, med ald deres tilbehør og 1 skær
2 dragkister
2 gamle harver
4 gl. afbrugt høeleer m. m.

Bæster:

2 sorte heste
1 bruun stiernet hest

1 gl. bruun stierne hoppe
1 gl. ravn sort ditto
1 gl. bruun stierne hest med feder paa næsen
1 sort stierne hest med feder paa næsen
1 liden sortebrun hoppe
1 sort hoppe med en liden stierne
1 ditto
1 mindre ditto med en feder paa næsen
1 sort hest med en stor stierne o. s. v.

Bøger:

Calapinus uden tittel
bibel uden tittel
dicterues over evangelia
bachius in evangelia
Christian den femtes loubog
meisnerus in evangelia uden tittel
biblia svaningii 4 tomer
spantemii entroductio ad historiam paseram
wejhennmajer evangeliske ehe und haus postell
ejusdem nucleus theol catech
ejusdem buchs tempel
ejusdem hoch predigten
Villads Nielsens lyde og dyde
Theoria vitæ æternæ philip nicalai
Bangs passions tanker
Gerner in eveng et epist
Hortes floridessemus heusser
evangelicher lust e Wald roda
Den danske Pillegrim
crux christi hermanni
catechismus hocher
pastorale lutheri
Passiv christi albrechten
Jacobi fabricii geistl. butskrantz annæbergenses ligpræken
Funeralia bitem bachii

Clavis Theol Conradi
 Jydske loubog
 Klog luder qvistorpii
 Opera chirurgica pecettii vertut et vitior exemplo obenheinii
 Dispocit evang michaelis
 Disputat mentzini
 Balduini homit Vinkelmanss predigt
 Naurs paaskelillie
 Cepend hist Eules Ernesti
 Hodos viat Christiani
 Adami Jesu
 Hortulus Bibl Synopsis Philos Moral et Johanis Scharfi Metaph
 og nogle flere gamle bøger.

Boets fulde indtægt	1166 rdlr.	3 mark	12 skl.
Boets fulde giæld	903 "	3 "	11 "
<hr/>			
Beholdning	203 rdlr.	0 mark	1 skl.
<u>Derfra drages yderl.</u>	<u>7 "</u>	<u>4 "</u>	<u>8 "</u>
Saa at restbeholdningen bliver	255 rdlr.	2 mark	0 sk.
Lars Michelsen faar halvdel og børnene	127 rdlr.	4 mark	1 1/2 sk. 127 " 4 " 1 1/2 "
Hver af de 5 brødre faar	18 rigsd.	1 mk.	7 1/14 sk.
Hver datter får	9 "	0 "	11 15/28 sk.

Christen Lauritsen

116.

boelsmand i Hinnerup, Torum sogn.

Han findes opført i matr. 1688, som fæster af et boelssted i Hinnerup af hartkorn 5 skpr. 1 fjdk., der ejes af Berent Due.

Niels Eskesen

118.

gaardmand i Selde , Selde sogn, er født ca. 1650 og han døde 1721

i Selde og blev begravet d. 5. marts, værende i sit 72sindstyvende år.

Niels Eskesen var gift med

Maren

119.

der nævnes d. 7. august 1712.

Christen Hansen 160.
handelsmand i Ribe omkring 1650.
Han var gift med

Maren Jensdatter 161.
der var datter af Jes Hansen Kjærgaard og Inger Nielsdatter Mulvad.

Bernt Lades Rosenmejer 162.
var købmand og rådmand i Frederiksstad.
Han døde i 1670.

Johan Morten Stub 164.
var Lic. med. i Kongelf i årene 1641 og 1657.
Han var gift med

Marie Schwetche 165.

Niels Sørensen Bugge 166.
forpagter paa "Bjørnkær", Biersted sogn, blev født 1633 og døde
1683.
Han var gift med

Else Nielsdatter Winther 167.
født 1632 og død 1722.

I Biersted kirke i Vendsyssel findes en gravsten med følgende
indskrift:

"Herunder huiler Erlig Høgachtbare nu sal. Niels Sørensen Buge,
forrige forpagter paa Biørenkiær, fød i Helsted Ano 1633 og døde
paa Biørenkiær Ano 1683. Med sin elskelige Hustrue Erlig og Gud-
elskende Matrone Else Nielsdatter Winther, fød i Gundested Sogen
i Borup Ano 1632 og døde paa Biørenkiær Ano 1687. Gud give dem
en ærefuld Opstandelse paa Dommens Dag.

Graf skrift.

Her hviler tre i Graven lugt, en Fader, Søn og Moder, som lefde
her i Dyd og Tugt, og agted Werdens Noder.
Men holdt sig til Guds sande frygt, et Erlig lefnet førte og tiente Gud
og Næsten sin, de arnes Suk de hørte. De sover her i Fred og Roe,
med alle Guds udvalde, til Gud dem med Basunens Lyd, til Riget sit
vil kalde, da de for Tronen møde skal, og deres Jesum fafne, med efter-
late Venner kiær, som dennem her maa safne.

L. Buge.

Bodil Nielsdatter 169.

døde 90 år gammel og blev begravet i Aalborg den 10. oktober 1713.

Morten Thøgersen Holst 172.

blev født i 1634 og døde den 6. oktober 1694.

Han var præst for Thiese menighed, hvortil han blev ordineret
i 1660.

Morten Thøgersen Holst var gift med

Lisbeth Christoffersdatter 173.

Hun blev begravet den 22. november 1687.

Thomas Hansen Galschytt 174.

er født i 1627 og blev student fra Aalborg 1650. Han var pers. kappel-
lan i Farsø-Vonsild og Svingelbjerg fra 1660 til 1666, da han blev
ordineret som sognepræst samme sted.

Han blev begravet i Farsø den 12. april 1694.

Thomas Hansen Galschytt blev gift i 1660 med

Johanne Mortensdatter Kjærulf 175.

blev født i 1632.

Hun blev begravet i Farsø den 31. marts 1702

Eske Christensen

236.

selvejrbonde i Eskovgaard, Selde sogn, er født ca. 1602 i Selde sogn, som søn af selvejer Christen Michelsen.

Eske Christensen døde 1680, og blev begravet d. 12. december, 78 aar gammel.

- Jes Hansen Kjærgaard 320.
handelsmand i Ribe, død den 7. april 1641.
Han var gift med
- Inger Nielsdatter Mulvad 321.
Hun døde den 8. oktober 1679.
- Henrik Rosenmejer 324.
købmand og krudtmøller i København, bosat i Højbrostræde.
Han døde 1638.
Henrik Rosenmejer var gift med
- Margrete Pedersdatter 325.
der døde 1655.
- Søren Madsen Bugge 332.
bonde i Helsted, Borup sogn, Støvring herred.
Han blev født i 1611 i Helsted og døde 1680 samme sted, og
blev begravet d. 24. august 1680.
Søren Madsen Bugge var gift med
- Anne Knudsdatter 333.
der er født 1606 og døde 1686 i Helsted, 80 aar gammel, og blev
begravet d. 21. maj 1686.
- Hans Thomsen Galschytt 348.
blev 1613 imatrikuleret som student ved Københavns universitet.
Han blev senere sognepræst i Næsborg, Salling og Outtrup samt
provst i Slet herred.
Han døde i 1633.

Hans Thomsen Galschytth har været gift, men hans hustru's navn og data har det ikke været muligt at finde.

Morten Nielsen Kjærulff

350.

født i Østbjerg 1595, død paa "Nørre Ravnstrup" i Ørum sogn, Dronninglund herred, ca.1680, begravet i Ørum kirke.

Omkring 1630 ægtede han

Anna Lauritsdatter

351.

født omkring 1605 og død før 1682.

Paa kejserkrigens tid boede Morten Nielsen Kjærulff endnu hjemme i Østbjerg, og i tingsvidne af Kjær herreds ting 2. juli 1633 udtales "at Morten blev bortjaget af Østbjerg i fjendernes tid, saavel som hans broder Peder Nielsen nu boende i Hæbbelstrup, saa de ikke var gaarden mægtige i langsommelige tid, medens fjenden var her i landet, og var slæbt borte fra gaarden til stakket før fjenderne drog her af landet i 1629. I 1629 da ville løjtnanten, som laa i Sundby og havde sognet under sig, have ladet hugge Østbjerg ned og ladet føre til Sundby skanse, men da købte Peder Kjærulff i Agtdrup og Jens Kjærulff i Gandrup med flere af Morten Kjærulff's brødre ham til gaarden for at de ikke skulle hugge den ned, og Morten Kjærulff fik lidet eller intet sået det år, fjenden drog af landet, og Østbjerg enge havde Hammer sognemænd bjerget og ført bort".

I 1630 nævnes Morten Kjærulff som boende i Ørum sogn, og han er antagelig derfor kommen til Ravnstrup straks efter krigen og boede her som forpagter hele sit liv.

Da Morten Kjærulff ægtede Anne Laursdatter, havde hun endnu ikke fået sin fædrearv udbetalt. Den stod hos hendes broder hr. Laurids, der døde 1629, og den skulle saa have været udbetalt af hans bo, da hans enke 1631 ægtede eftermanden hr. Erik Nielsen. Det var nu ikke noget stort beløb, det drejede sig om, thi efter skiftet af 15. april 1622 efter den ældre hr. Laurids i Øster Brønderslev skulle sønnen give sine to ugifte søstres deres bryllupskost, når

de indtrådte i ægtestanden, men arven gav dog anledning til en langvarig strid mellem Morten Nielsen Kjærulff og hr. Nielsen, som ikke synes at have haft meget mammon, og derfor nødvendig ville udrede de 40 slettedaler, som han havde lovet Morten i stedet for bryllupskosten.

Ved dom af Jerslev herreds ting 7. maj 1640 blev hr. Erik dømt til at betale beløbet, og af dommen ses endvidere, at Karen Jensdatter, Morten Kjærulff's svigermoder, også havde forpligtet sig til at betale 20 slettedaler, som godtgørelse til Morten Kjærulff for bryllupskosten.

1632 havde Morten Kjærulff indstævnet Hans Kristian Kjærulff for Viborg landsting. Morten havde laant Hans en hest til at ride om i landet paa, og Hans havde ikke tilbageleveret den. Hans mødte ikke for retten og blev derfor dømt til at betale hesten, eller Morten for indvisning i hans eventuelle ejendom. Hvem denne Hans Kjærulff var, er det lykkedes at udfinde, maaske en søstersøn af Morten Kjærulff.

5. juli 1670 lovbød han tredje gang til sine børn en tønne bondeskyld i Morten Kjærulff's gaard i Øster Haldne, hvilken skyld var tilfaldet ham og hans søskende efter deres moder, Else Pedersdatter i Østbjerg, og samme dag skødede han denne gaards part til Morten Lausen Kjærulff i Øster Haldne.

1. december 1679 blev han og hans svigersøn, Simon Simonsen, meget uhøflig begegnet af Simon Mortensen i Lem. De anlagde derfor sag mod Simon Mortensen, som 15. januar 1680 fremstod paa Jerslev herreds ting med indstændig begæring til Simon Simonsen, at han paa sin egen og Morten Kjærulff's vegne "ville" tilgive og forlade hannem, hvis uhøflighed han haver væl ord og gjerninger begegnet dem samtlige udi deres hus, hvorom bemeldte Simon Mortensen havde været i Ravnstrup hos velfornemme mand Morten Kjærulff og hos hannem afbedet sin forseelse for sine uhøflige begangne gjerninger og ord, som han nu her for retten vedstaar at have begået uden nogen aarsag eller billig føje imod den gode, gamle, ærlige Dannemand Morten Kjærulff og Simon Simonsen i deres eget hus, og samme forseelse er sket af ubesindighed og misforstand, som han aldeles ingen skjel og rede vidste til - og da Morten Kjærulff af kristen medlidenhed hannem saadan hans forseelse og usandfærdige ord haver tilgivet og efterladt, og Simon Simonsen nu her for retten i lige maade for

Simon Mortensen og andre gode, ærlige mænds begjærings skyld afstaar fra al den tiltale, han til Simon Mortensen haver denne sag anlangen - imod at Simon Mortensen lovede herefter ikke at fornærme dem og at betale sagens omkostninger med 6 slettedalere.

Christen Michelsen

472.

selvejrbonde i Eskovgaard, Selde sogn.

Christen Michelsen staar opført i Skivehus lens jordebog 1617 som besidder af denne gaard, hvoraf han aarlig svarer 2 sk. leding, 2 pund smør, 2 mark juleskat, 2 ørtug rug, 1 skp. gryn, 1 svin, 1 skovvogn, 1 faar, 1 lam, 1 gaas, 2 høns, 6 hestes gæsteri og 1 læs lyng.

Peder Carlsen

650.

raadmand i København, død 18. september 1638.

Han var gift med

Cathrine Jakobsdatter

651.

Hun døde 1619.

Mads Sørensen Bugge

664.

bonde i Helsted, Borup sogn, blev født ca. 1570 og døde 1637 i Helsted.

Han var gift to gange, men den første kones navn og data har det ikke været muligt at finde, blot vides det, at hun døde ca. 1611.

Mads Sørensen Bugge giftede sig anden gang i 1612 med

Kirsten Lauritsdatter.

Thomas Christoffersen Galschytt

696.

præst for Hammer, Horsens, Sulsted og Abtrup menigheder samt provst for Kjær herred.

Han døde den 29. maj 1624.

Thomas Christoffersen Galschytt blev den 22. juni 1586 gift med

Margrethe Jacobsdatter

697.

der var født i Ribe og døde i Hammer den 8. november 1599. Efter hendes død blev han gift med Anne Sørensdatter Kjærulff af Vester Hol-tet i Ejstrup sogn.

Thomas Galschytt og hans første hustru ligger begravet i Hammer kirke under kor gulvet, hvor der findes gravsten over dem.

Der kan ikke være tvivl om, at præsten i Hammar var søn af Christoffer Galschytt til "Bodumgaard" og "Gammelgaard".

Det berettes blandt andet af genealogen Lars Dyrschytt, som levede 1630 til 1707 og var personlig kendt med præstens søn og flere andre af hans paarørende, men præsten var ikke adelig og Dyrschytt omtaler heller ikke, hvem der var hans moder. Dette tyder paa, at præsten var født uden for ægteskab, en antagelse, der ogsaa bestyrkes af, at han gik den gejtslige vej.

I en norsk slægtsbog om Galschytterne i Norge hedder det dog, at der i Jylland omkring 1600 levede en præst ved navn Thomas Christoffersen Galschytt, og at han i huset havde sin gamle moder, der skulle være en Galle eller en Galde, en paa den tid kendt norsk adelslægt. Rigtigheden heraf har dog ikke kunnet bevises.

Om Thomas Christoffersen Galschytt vides, at han havde studeret i Rostock og Wittenberg, men ikke havde testimonium fra Københavns universitet, da han den 19. september 1585 blev præst i Hammer og Horsens (Vendsyssel) en stilling, han beklædte til sin død.

I 1588 blev han tillige provst i Kjær herred. Af en præsteindberetning fra 1699 ses, at han skrev en smuk og tydelig hånd, og at han skrev sit navn Thomis Christoffersen Galschytt.

I aaret 1600 da "Guds Legems Laug" i Aalborg byggede gildehus, laante han gildet 100 daler, hvilket beløb forrentedes med 5 % indtil 1607, og ligeledes laante han i 1607 Anders Tysk i Aalborg 30 daler, saa han maa antages at have været en ret velstaaende mand. Man skulle ellers tro, han i disse aar selv havde brug for en del penge, hans præstegaard brændte nemlig den 30. oktober 1603.

Herom berettes: Sønden før Hammer kirke skal tilforn have været en lægedomskilde, kaldet Helene kilde, som nu ca. aar 1700 er forstoppet. Ved bemeldte kilde stod et stort højkors, som magister Thomas Galschytt, da sognepræst, tog bort og bar i sin gaard, og samme nat brændte hans gaard rent af og ikke nogen af hans gods blev frelst. I hans sidste aar hærgedes hans provsti af en hekseepedemi, og adskillige blev brændt ved herredstinget, hvor magister Thomas da var nærværende for at styrke dem i deres sidste time.

1620.

Niels Mogensen var gift med

Else Pedersdatter Kjærulff

701.

Han blev født før 1560 og døde ca. 1600.

Laurids Lauridsen

702.

præst i Øster Brønderslev. Han døde ca. 1621. Hans billede fandtes 1769 i Brønderslev kirke.

Han var gift med

Karen Jensdatter

703.

Hun døde i 1645.

Efter hr. Laurids' død ægtede Karen Jensdatter hr. Chresten Pedersen, sognepræst i Ulsted, og efter hans død før 1640 tog hun ophold hos sin svigersøn hr. Chresten Gertsen i Bredkjær, præst i Hellevad, hvor hun 1642 stævnes af Morten Kjærulff paa hr. Hans Christensen i Ulsted's vegne angaaende skiftet efter hr. Chresten Pedersen. Hr. Hans var formodentlig hendes stedsøn.

Karen Jensdatter var ejer af en del af bondeskylden af Vester Hæbbelstrup i Hallum sogn, hvilken gaard 1568 halvt tilhørte kronen og halvt Jens Pedersen (den ældres arvinger i Burholt). For 11 aars oppebørsel af denne gaard sagsøgte hun 1631 af flere af sine børn og deres formyndere.

1635 indgik Morten Kjærulff i Ravnstrup og Jens Nielsen i Lyngdrup paa egne og deres hustruers moders vegne forlig med Anders Thomsen i Vester Hæbbelstrup om den tvist og uenighed, som havde været mellem dem angaaende den part af Vester Hæbbelstrup, som Anders Thomsen havde fæstet af Karen Jensdatter.

Jakob Lauridsen

1302.

nævnes 16. juli 1590 som rådmand i København.

Søren Lauritsen Bugge

1328.

blev født ca. 1535 og levede aar 1580 i "Wendz" i Rinds herred.

Han var gift med

Maren Madsdatter

1329.

som levede aar 1580.

Christoffer Galschytt

1392.

ejede 1568 "Bodumgaard" i Refs herred, skrives ogsaa til "Gammelgaard" og levede endnu i 1584, da han tilsagdes til hyldning blandt adelen i Viborg stift, men iøvrigt vides der kun meget lidt om ham, og navnlig vides der intet om, at han nogensinde har været gift. Traditionen siger, at Christoffer Galschytt tillige har ejet "Kornumgaard" i Vendsyssel, men de i vore dage tilgængelige kilder fortæller intet herom. Det kan dog betragtes som givet, at han har haft del i denne gaard, idet det paa denne tid var almindeligt brugt, at de, hvis de ved arv faar en lille andel i gaarden, straks skriver sig til denne gaard sammen med de øvrige gaarde de eier. I Wibers præstehistorie anføres det, at Christoffer Galschytt mistede sit adelsskab ved at ægte en ufri pige, der var kammerpige hos dronning ~~Ann~~ Cathrine, men dette kan ikke passe, thi Christian IV og Anne Cathrine blev først gift i 1597. Bemeldte pige kan snarest tænkes at have tjent Christian III's enke Dorthea, som døde i 1571. Hun boede paa Koldinghus, altsaa nær Christoffer Galschytt's hjemstavn.

Som tidligere nævnt blev Christoffer Galschytt endnu i 1584 regnet til adelen, og paa den tid var hans søn Thomas Christoffersen Galschytt voksen, saa der kan heller ikke her bringes harmoni mellem traditionen og virkeligheden.

boede i Øster Haldne i Vadum sogn paa samme gaards eje som broderen Anders, og han nævnes ligesom denne blandt sognets 4 frie bønder i præsteindberetningen 1568. Ligesom han anføres som ejer af en boel og 3 huse frit bondegods her i sognet. Boelet var vist den saakaldte "Refsgaard", der var nabogaard med fogedgaarden, og maaske oprindelig var afbyggersted herfra. Den kaldes i ældre tid ofte "Refsboel".

Ifølge Dyrschytt var Peder Andersen Kjærulff herredsfoged 1570, paa hvilket tidspunkt han maa have været en gammel mand, men antagelig har han kun midlertidig fungeret som dommer ved tinget, thi som vi foran har set, nævnes hans broder Anders endnu 1577 som foged, og han havde da beklædt denne stilling i en lang årrække.

Peder Kjærulff var gift med

Karen Bertelsdatter

1403.

af Vestbæk.

Jens Pedersen

1406.

gaardmand i Burholt, Øster Brønderslev sogn.

Han var gift med

Kirsten Hansdatter Mørk

1407.

Hun var født paa Saltumgaard i Vendsyssel.

Laurits Bugge

2656.

levede ca. 1535 og opgives at bo i True, Svendstrup sogn ved Randers og at være broder til Jens Bugge i Stangerum.

Thomas Galschytt

2784.

til Sønderskov, Malt herred, nævnes 1518, takseredes 1525 til "Gla-vind", nævnes 1536 i Resessen, fik 1537 af Henrik Stampe skøde paa Bodumgaard, Refs herred med mere gods. Han havde endvidere tjent bisp Iver Munk i Ribe.

Han var gift med

Anne Henriksdatter Sten

2785.

af Sønderskov.

Anders Andersen Kjærulff

2804.

nævnes af Dyrschytt 1470. Han ejede Aslund Fogedgaard med meget gods. Dyrschytt omtaler ham ikke som fogden i Kjær herred, men han anføres dog som saadan 1485, da der tirsdag næstefter Sct. Knuds og Kiolds dag blev udstedt tingsvidne om, at der denne dag af hr. Niels Pedersen, sognepræst i Vester Hassing, var bleven fremlagt og forlangt tinglæst skelbrev angående Vester Hassing og Gandrup marker, hvilket brev velbaarne Thorleif Hval 1460 havde erhvervet ved 8 sandemænd. Ligeledes var Anders Kjærulff herredsfoged 1494, da der udstedtes tingsvidne af Kjær herreds ting, om at Birkelse i 4 biskoppers tid havde ligget til Børglum bispestol upaatalt af Vidskølkloster.

Dyrschytt siger, at han var gift med

Else Wogensdatter

2805

Hans Mørk

2814.

herredsfoged, boede paa Saltumgaard i Vendsyssel.

Han var gift med

Bodil Laursdatter

2815.

i True levede 1534.

til Øland, Hassing herred, mødte 1462 paa Hassing herredsting, og var 1471 nærværende i Thisted kirke ved forliget ved Jens Kalfs drab og 1475 medudsteder af et vidne af Hundborg herredsting. Han døde paa Øland før 1495.

Han var gift med

til Sønderskov. Han trættede 1483 med Thomas Lange, der var degn i Ribe, om gods i Astrup sogn og skrives samme aar til Sønderskov i et vidne af Malt herred, men 1492 til Plovstrup i Gørding herred, og trættes da endnu med Thomas Lange, men tabte sagen. Han var 1505 medudsteder af et vidne paa Trøjborg slot.

Han var gift med

af Sindinggaard.

boede 1448 i Fogedgaard i Vadum sogn og var foged i Kjær herred. Han nævnes ogsaa 1450 og 1454, men var vist død eller afgaaet som herredsfoged før 1458, da Thord Nielsen baade dette aar og 1460 nævnes som herredsfoged i Kjær herred. Om der af den omstændighed at ingen af Anders Kjærulff's sønner direkte efterfulgte ham som foged, tør slutes, at han er død, før sønnerne var myndige, skal lades usagt, men det maa dog bemærkes, at fogedembedet i nævnte herred

fra middelalderen og indtil slutningen af det 17. aarhundrede synes at have været knyttet til familien Kjærulff med undtagelse af den tid, da nævnte Thord Nielsen beklædet det.

Navnet paa Anders Kjærulff's hustru kendes ikke; de synes at have haft mindst 3 sønner, og er det rigtigt, som Dyrskjøt beretter, at skipper Clements moder var en Kjærulff, maa hun være en datter af Anders Andersen Kjærulff.

Michel Bugge

10624.

Otto Stampe

11138.

til Klarupgaard, Fleskum herred, som han dog vist kun havde i pant af Viborg bispestol. Pantsatte 1451 til Vestervig kloster en gaard i Ejerslev, som han alt haver pantsat til fru Margrete Nielsdatter. Gav 1457 nogle boel i Rold, Hesselholt og True til Mariager kloster. Havde før 1477 sammen med fru Inger Lauridsdatter pantsat til Per Nielsen af Langvad "Marsbøl" i Hjardemaal sogn.

Han var gift med

Inger Mogensdatter Glob

11139.

Erik Steen

11140.

havde 1449 solgt gods i Nørnbølling, Malt herred til bispem af Ribe.

Han var gift med

Sofie Nielsdatter

11141.

Deres søn Henrik Steen i Plovstrup søgte 1492 forgæves at fravinde Ribe kapitel det af hans "oldefader" Niels Lagesen i Nielsby pantsatte gods i Astrup sogn og Gjørding herred.

Knud Nielsen (Harbou)

11142.

fik frihed og frelse den 8. august 1440.

Anders Ulf (Wulff)

11216.

"Anders Andersøn Wolff och kaldet, som egede Aslundgaard, fogdegaard, Biørum, och megit gods och gaarde der I Kierherridt och megit i Huetboe och Hanherridt och hafde en graa Wlff I wabenet gegendis. Hand leffuede I Kong Erich pommers, Kong

Christoffer beyers och første Kong Christiernes til 1430, 1440 och 1450, som findes i gamle Breffur ilen Kiervllfs naffn gaffues hannem aff Kong Erich selff, saa som hand wdj en merchelig sag til hoffue wdj nogen Vllfuetræter (var), och som han vandt sagen, adspurde Kongen ham, huor hand boede, da suarede hand, Jeg boer i Kiær Herridt; saa sagde Kongen, da skall du haffue Kiervllfs naffn, som hand och hans arffuinger siden beholt, samt alt deris affkombst". Det er vel denne Dyrskjødts beretning eller maaske snarere en fælles kilde, der ligger til grund for den svenske personalhistoriker Gabriel Anreps udtalelser i "Attar taflor" II. 435, hvor der siges omtrent saaledes: "Af holstensk adelsmatrikel synes, at ætten stammer fra Holsten, hvor flere af dem allerede fra 1300 skal have beklædt de højeste embeder, saavel i gejstlig som verdslig stand. I tiden ved 1400 spredtes de til Jylland, hvor Anders Ulff i Kjær herred fik af Kong Erik af Pommern for en ham bevist udmærket tjeneste navnet Kjerrulff og indførtes blandt dansk adel samt havde i sit vaaben en gaaende graa ulv." - Om præsten Jakob Poulsen Kjærulff i Skallerup i Vendsyssel (d. 1730) berettes i Wibergs præstehistorie III. 55, at hans forfædre var adlede af Kong Erik af Pommern, men mistede skjold og vaaben, da de holdt med Kong Christian II. - jeg kender ikke den oprindelige kilde til Wibergs angivelse, men jeg tror som sagt ikke paa, at slægten mistede sit adelskab (skjold og vaaben) i Klemensfejden, thi de Kjærulfer, vi har efterretninger om fra tiden før denne fejde, betegnes aldrig som "af vaaben", men nævnes i flæng med andre selvejerbønder. For fuldständigheds skyld skal dog bemærkes, at personer af den adelige slægt Griis af Slette ogsaa kan træffes betegnede som bønder (jfr. Erslev og Mollerup: Fr.I. s registr. 477), og lignende tilfælde forekommer ogsaa for andre slægters vedkommende.

Endnu skal angående slægtens adelsskab kun anføres en vist yngre og derfor mere ændret gengivelse af traditionen. Den findes i den norske bureauchef Carl Kierulfs optegnelser (han døde 1897) og er ham meddelt af hans faster Anne Dorthea Kierulf (d. 1868), gift med pastor Fuglsang i Slagelse. Heri fortælles: "Familiens stamfader angives at have heddet Hans Kjær¹), der for at have frelst Kong Hans fra en ulv blev optaget i adelstanden med navnet Kierulf, men paa pa-

piret er disse rettigheder nok ikke forhaanden, og jeg, som den ældste nulevende, vil heller ikke eftersøge dem, da jeg ingen ugifte Kierulfs mere ved, der kunne attrå frøkenpladser i Danmark."

(Se bureauchef Wilh. Lassens personalh. samlinger i norske rigsarkiv (Familien Kierulf).)

Hun knytter altsaa slægtens adelsskab til kong Hans, og det kan vist være lige så rigtigt - eller galt - som at sætte det i forbindelse med Kong Erik, men Erik af Pommern og Christoffer af Bayern er nu en gang foretrukne i saa henseende af ældre tiders genealoger, og den fremragende kender af danske adelsslægters forhold, arkivar Thiset, siger saaledes i fortalen til "Nyt dansk adelsleksikon", s.IV: I de gamle slægtsbøger siges fast hveranden slægt at være indvandret i en af disse to kongers tid, men kun i de allerfærreste tilfælde er disse angivelser at lide paa".

Laurits Bugge

21248.

bonde i True, blev ifølge Dyrskjøt i aar 1460 dømt fra arv med de Fleminger og afsagde 1469 med bisp Jens af Aarhus en dom i Randers. Han nævnes iøvrigt i vidner fra aar 1474 og 1481.

Folrad Stampe

22276.

var godsejer paa Mors. Han udstedte 1401 en forpligtelse til Vestervig kloster og siges 1445 at være ridder og nærværende i kapitelhuset i Vor Frue Kirke i Viborg, da erkedegn, kantor og kapitel tilbød provsten hr. Hans Pabe prokuratoriet for Læsø. Han gav paa sit yderste tre gaarde i Ejerslev paa Mors til Vestervig kloster, hvilket testamente hr. Strange Nielsen fuddbyrdede; han kaldes da hr. Vellart Stampe.

Han var gift med

Ingeborg Vollertsdatter Dosenrode

22277.

som levede 1424.

Hun havde før været gift med Henrik Kvitzow, derefter med Niels Strangesen Bild til Norringtoft, han døde 1424.

Hun er død engang efter 1451.

Mogens Pedersen (Glob) 22278.

til Damsgaard (Sønder Herred, Mors), nævnes 1412, beseglede 1418 sammen med Bo Thorkildsen et brev til vitterlighed og 1424 til vitterlighed med sin svigermoder fru Ingeborg, hr Niels Strangesens, var samme aar foged i Sønder herred paa Mors, beseglede 1430 til vitterlighed med sin søster Else og 1435 og 1442 til vitterlighed med fru Mette Jensdatter Due, stadfæstede 1439 søsterens gave til Dueholm kloster, gav 1447 gods til samme kloster og 1452 endnu dertil, hvor han udvalgte sit leiersted, en gaard i Fjellerslev paa Mors for sin og fru Kirstens sjæl.

Mogens Pedersen (Glob) var gift første gang med

Sidsel Mogensdatter (Glob)

Gift anden gang med

Kirsten Nielsdatter Strangesen 22279.

der levede 1447 og 1452.

Knud Steen 22280.

til "Løsning" i Hatting herred, nævnes første gang 1418. Han beseglede 1426 til vitterlighed med Niels Lagesen (Rudbæk), og føre da Ibsskallen i sit segl.

Knud Steen var gift med

N. N. Jensdatter Lange 22281.

Niels Lagesen 22282.

til "Nielsby", Føvling sogn, Malt herred, beseglede 1388 sammen

med broderen Knud til vitterlighed med Niels Quigh og fører murtinden og 1390 med Mattis Kerstensen og skrives da til "Nielsby". Han pantsatte 1420 alt sit gods i Astrup, Malt herred og i Gørding herred til Anders Jensen (Skeel).

Jon Bugge

42496.

giftede sig i aaret 1460, ifølge Dyrshytt med en ufri pige, som havde meget gods.

Thetlavus Stampe

44552.

besegelede 1369 ligesom Gotscalcus og Eler Stampe, udstedte 1385 paa Sønderborg en ordfeide til greverne Claus og Gert i anledning af det ham overgaaede fængsel.

Thetlavus Stampe var gift med

Ide

44553.

Volrad Dosenrode

44554.

medbesegelede 1393 et af grev Claus udstedt brev om, at Segebod Krummedige i sin tid med ære udløstes af dansk fangenskab.

Peder Mogensen

44556.

nævnes 1382, gav 1389 en gaard i Løderup paa Mors til Dueholm kloster for sin og sin husfrues sjæl, afstod 1400 i Kastelholm til dronning Margrethe en gaard i Draaby (Horns herred, Sjælland), besegelede 1401 i Helsingborg kong Eriks stadfæstelse af dronning Margrethes testamente, var 1406 endnu væbner men 1408 ridder, besegelede 1409 forliget med Ditmarskerne, 1411 forliget i Kolding, synes ved denne tid at have været høvedsmand paa Bygholm, oplod 1413 til sin frænde Jep Jonsen gods i Høfdelund (Horns herred), som han havde arvet efter sin fader Mogens Nielsen, hvilket brev er beseget af hr. Jens Dues kapellan, besegelede 1423 forbundet med Hansestæderne og var da høvedsmand paa Kalø, var aaret efter en af voldgiftsmændene i striden om arven efter biskop Bo i Aarhus, og aflagde samme aar vidsnesbyrd i de sønderjydske stridigheder, og angiver da at høre hjemme paa Sjælland og være ca. 50 aar gammel, besegelede 1435 forliget i Vordingborg og

pantsatte aaret efter gods i Hads herred til bispen i Aarhus.

Peder Mogensen var gift med

Elene.

44557.

Niels Ebbesen Strangesen

44558.

til "Norringtonft" beseglede 1389 et vidne af Nr. Dyrs herredsting angaaende hr. Ebbe Strangesens køb af Aalstrup. Han gav 1395 gods til Vestervig kloster og kaldtes 1401 Jens Strangesen og forseglede da til vitterlighed med fru Elne Bygge.

Han blev 1406 forlenet af kongen med Hillerslevgaard i Thy og 1408 tillige med Ørum Len og kaldtes da ridder, men tilskødede samme aar kronen en stor del af sit og fru Mettes gods i Mors og Thy, som han dog beholdt i forlening for livstid. Han beseglede 1411 vaabenstilstanden i Kolding og var 1418 en af de rigsraader, som sendtes til mødet med Holstønerne i Slesvig. Han beseglede 1421 et vidne af Viborg Landsting om, at Sønderjylland høret til Danmark, og ligeledes aaret efter til vitterlighed med fru Cecilie EsGEDatter samt hyldingen 1423, og forseglede endnu 1424 til vitterlighed med hr. Jens Skram.

Han døde 1424 og ligger bergavet i Vestervig kirke, hvor hans ligsten med slægtsvaabnet findes.

Han var første gang gift med Barbara Bosdatter Høgh, anden gang før 1408 med Mette Pedersdatter til Smerup (Refs herred). Tredje gang blev han gift med Ingeborg Vollertsdatter Dosenrode. Hun udgav 1424 sit gavebrev til kronen, der havde forlenet hende med Smerup og alt det gods i Thy og Mors, som hr. Jens Strangesen havde tilskødet kronen.

Jens Gundersen

44562.

beseglede 1387 til vitterlighed et skjøde fra Terkel Pee til Niels Myg, solgte 1406 sammen med Lasse Maltesen (Krag) Øland og Rosholm (Hassing herred) der havde tilhørt de Glob'er til dronning Margrethe, og kaldes da Niels Gundersen, levede 12. juli 1418.

Jens Gundesen var gift første gang med

N. N.

44563.

Gift anden gang før 1392 med

Mariane Iversdatter

der da med sin husbond gav Tjeleris m. m. til provsten i Viborg,
var død 6. marts 1410 og blev arvet af sin broder Jens Lagesen
(Udsøn).

Lage Knudsen

44564.

har det ikke været muligt at finde noget om.

Jacob Bugge

84992.

levede ca. 1360-1400.

Sivert Dosenrode

89108.

var i 1359 greverne Henrik og Adolfs mand. Han nævnes adskillige gange, sidste gang 1382.

Mogens Nielsen

89112.

muligvis den samme, som 1377 gav gods i Redsted paa Mors til Vestervig kloster.

Strange Ebbesen

89116.

en broder til den kendte Niels Ebbesen nævnes 1340 i den efter grev Gerts drab afsluttede forhandling i Sønderborg mellem grevens sønner og hertug Valdemar, idet det her fastsættes, at hertug Albert af Sachsen skal afgøre, om Strange Ebbesen skal have sit gods tilbage eller ikke.

Han forsegler 1341 kong Valdemars haandfæstning i Roskilde. I 1360 var han endnu kun væbner og forseglede haandfæstningen i Kalundborg. Hans segl under et brev viser det tværdelte skjold.

Han var gift med

Mette Olufsdatter Glob

89117.

Gunner Jensen

89124.

beseglede 1367 sammen med (sin fætter) hr. Niels Eisen som forlover hr. Bo Høgs og fru Sophie Esgesdatter Frosts skjøde til kong Valdemar paa Ørum pantsatte sin gaard Diernæs(Hundborg herred) til Lydeke Degn, der 1373 oplod kong Valdemar dette pant.

adelsmand, som i aaret 1342 besejlede et vidne af Varde sysselting med et vaabenmærke visende en murtinde.

Niels Bugge

169984.

Niels Bugge overtog Hald 1345 som ufyldstgjort panthaver efter Peder Ludvigsen Eberstein og hans søster Margrethe og fik den tilskødet 1346.

Halds fortid er dunkel, men det er Niels Bugges ogsaa. Vi kender ikke, naar han er født, og om hans afstamning ved vi kun lidt. Hans navn er ikke fremme før 7. august 1333. Da møder han som vidne paa Viborg ting. Han er da væbner. Som ridder nævnes han ikke før 1348.

Niels Bugge kom til Hald fra Vosborg, der ligger i Ulfborg sogn og havde sin oprindelige plads ved Storaagens udløb i Nissum fjord. Vosborg betyder Osborg - borgen ved aaens munding. Niels Bugge har sikkert arvet denne gaard efter sin far. Den var hans hjemgaard i adskillige aar, før han kom til Hald, og han lod den ombygge og befæste.

Sagnet fortæller, at en engelsk bygmester arbejdede paa borgen i 3 aar og rejste et taarn, der synede vidt i de flade enge. Niels Bugge havde krævet solidt arbejde, og for at prøve, om bygmesteren nu ogsaa havde røgtet sin opgave samvittighedsfuldt, sendte han en svend efter ham, da han red bort. Svenden skulle sige, at taarnet hældede, og hvis bygmesteren vendte sig for at se om det passede, skulle svenden hugge ham ned. Men da svenden raabte: "Mester, mester taarnet hælder!" - vendte bygmesteren sig ikke, men svarede blot: "Nej, taarnet hælder ikke endnu, thi trofast er det bygget. Men en gang skal der komme en mand fra vest i en blaa kappe, han skal faa taarnet til at hælde.

Denne spaadom gik i opfyldelse ved juletid 1532. Da brød en stormflod ind fra Vesterhavet og anrettede frøgtelige ødelæggelser, og en ætling af Niels Bugge, Predbjørn Podebusk, maatte flytte gaarden til

til stedet hvor nu Nr. Vosborg ligger. 1 km vest sydvest herfor, vises et voldsted. Det var antagelig her, Niels Bugges gaard hørte hjemme. Den laa med borgen nord for aaen og ladegaarden syd for. Siden har aaen flyttet sit udløb længere mod nord.

Naar Niels Bugge flyttede fra det ellers prægtige Vosborg til Hald, da kan det ikke have været den fede muld der har lokket ham, paa den slags har Hald aldrig været rig. Derimod kunne det have praktisk betydning for ham at komme Viborg nærmere.

Niels Bugge levede i en urolig tid, og han nøjedes ikke med at være tilskuer. Han blandede sig op i døgnets strid og gjorde sig gældende overalt. Det førte med sig, at han en stor del af tiden maatte opholde sig i Viborg.

Til Viborg stævnedes i det hele taget de jyske herremænd for at ordne deres økonomiske mellemværende og faa deres retssager afgjort paa tinge. Her skiftede gaarde og gods ejer ved handel og giftermaal. Her fandt de unge fra landets forskellige egne hinanden og knyttede baand, der ogsaa bandt slægterne sammen. Her mødtes man til kongehyldninger, og her blev beslutninger truffet om landets skæbne med eller uden om kongen.

Viborg var begivenhedernes brændpunkt, halvøens hovedstad. ~~Gen-~~ ~~nem~~ den førte den store færdselsaare, der paa een gang var hærvej, handelsvej og pilgrimsvej og skabte forbindelse med den store verden. For en mand som Niels Bugge var det vigtigt at bo denne by nær, og det var slet ikke underligt, at hans tanker paa de mange og lange ridt ad de trælse veje mellem Vosborg og Viborg fandt vej til gaarden ved den stille sø under bakkerne. Men naar han sad i sadelen med den stridende vestenvind i ryggen og havde tid i overflod til at tænke over tingene, da var det næppe alene Halds bekvemme beliggenhed, der var genstand for hans drømme. Hans tankler har nok syslet med den fiskerige sø, de vidtstrakte vildtrige skove, og al den blide skønhed, der gjorde stedet saa forskelligt fra det barske Vestjylland.

Til Hald hørte mange herligheder, men paa et område kunne den ikke hamle op med Vosborg. Den ydede ikke den samme sikkerhed. Det skyndte Niels Bugge sig altsaa at bøde paa, og folkevisen fortæller, "at hr. Bugge han bygger op Hald med ære". Det vil sige i værdig

tidssvarende skikkelse. Saa stærke var de mure, han rejste, at de hverken ænsede pil eller blidekast, og at Niels Bugge bag dem kunne trodse kongen i 9 vintre.

Nu er sagn og viser jo ikke historie, men mange af dem har en saadan tilknytning til historien, at de alligevel har noget at fortælle os. Naar visen om Halds opbygning har til omkvæd: "De ride saa fri gennem Danmark", da er det udtryk for den selvstændighed, hvormed herremændene med Bugge i spidsen optræder snart over for kongen og snart over for de holstenske grever, eftersom de ser deres fordel derved.

Stormændene havde bundet Kristoffer II., med sen haandfæstning. Da han ikke holdt den, sluttede de sig til de holstenske grever. De erfarede dog snart, at de heller ikke derved vandt den magt og selvstændighed, de tragtede efter, og venskabet med greverne blev til fjendskab.

For at udtrykke den voksende modstand drog den kullede greve 1340 med en lejhær paa 4000 mand op gennem Jylland og slog sig ned i Randers. Her havde han det møde med Niels Ebbesen, der efter senere traditioner skal være søstersøn af Niels Bugge, som folkevisen giver en saa levende fremstilling af.

Grev Gert kaldte Niels Ebbesen til sig for gennem ham at komme til forhandling med herremændene. Han smigrede, lokkede og truede, men forgæves. De skiltes som fjender, og da Niels Ebbesen næste gang med sin lille flok gæstede greven - det var natten til 1. april 1340 - da "huggede de hannem sit hoved fra alt over den sengestok".

Helt saa dramatisk foregik denne begivenhed nok ikke, men grevens drab er historisk nok.

Under kampen for at fordrive de fjentlige hære, faldt Niels Ebbesen d. 2. november 1340 ved Skanderborg.

Niels Bugges navn er ikke fremme i denne forbindelse. Han er ikke kriger, men hans støtte har næppe manglet paa andre maader. Derimod er han med til Skt. Hansdag 1340 at hylde den nye konge, Valdemar Atterdag paa Viborg ting, og i den følgende tid hører han sammen med Stig Andersen til Bjørnholm, en søstersøn af Marsk Stig, og Peder Vendelbo til kongens betroede mænd.

Niels Bugge hørte til de 24 herrer, blandt hvilke der efter aftale

i Helsingborg august 1343 skulle tages opmænd til at belægge uenigheden mellem Danmark og Sverige. Og ved mødet i Varberg, der førte til afstaaelsen af Skaane, var Niels Bugge blandt dem, der garanterede for overenskomstens overholdelse.

Det gode forhold mellem kongen og stormændene blev imidlertid ikke varende. 1349-1350 rasede den sorte død, og Valdemar Atterdag udnyttede lejligheden til for billige penge eller helt uden vederlag at inddrage ejerløse gaarde og tidligere krongods under kronen. Det passede ikke herremændene.

Endnu 1350 hører Niels Bugge dog til kongens nærmeste kreds og følger ham paa en rejse til Tyskland. Men aaret efter bryder han ud og slutter sig igen til de holstenske grever sammen med flere jyske herremænd, og i den følgende tid staar der kamp om alle de jyske borge.

Det er denne strid med kongen, der ligger til grund for sagnet om kong Valdemars belejring af Hald og opførelsen af "Valdemars-skanse". Men naar det siges, at belejringen varede i 9 vintre, da har sagnet ingen støtte i virkeligheden, thi 1534 kom det til forlig paa Danehoffet i Nyborg, hvor Valdemar Atterdag lovede at regere efter Valdemar Sejrs love og gammel sædvane.

Forsoningen blev ikke langvarig. Vinteren 1456-57 blussede striden op paany. Ind under jul 1358 bad kongen Niels Bugge, Ove Stigsen til Eskebjerg, en søn af Stig Andersen, Bjørnholm og Peder Andersen Hvid til Margaard i Odense amt, en broder til Stig Andersen, om at komme til Slagelse til ny forhandling. Her stillede Valdemar Atterdag imidlertid saa haarde betingelser, at de skiltes i større uvenskab end før.

Kongen havde tilsagt de tre herremænd frit lejde og givet dem en frist paa 8 dage til at rejse hjem i. Men da de lige efter nytaar 1359 paa hjemvejen passerede Middelfart, blev de alligevel overfaldet af 3 fiskere, der efter fortællingen dræbte dem med grebe de brugte til at grave madding med.

Det var den almindelige mening, at kongen stod bag mordet. Det nægtede han dog og fralagde sig ved tylvtered al andel deri, og der blev paalagt de tre fiskeres ejendomme en aarlig bod paa 24 skilling, der efter justitsraad Heugs beretning "gaar af Middelfart og kaldes hr. Bugges Mandebod". Boden blev betalt i over 500 aar, lige til 1874.

Hvad der er sandt i denne sag, bliver aldrig opklaret. Niels Bugges søn Knud, maa dog have troet paa kongens uskyld, thi kort efter optræder han som ven med kongen og dennes søn, Kristoffer.

Niels Bugge ønskede jo at være med i det store spil. Han var en mand af format i mere end een henseende. Rig var han, og rigere blev han. Han købte, solgte og mageskiftede, og da han døde, ejede han jord i 16 af de jyske herreder i Vendsyssel og paa Mors, i Østjylland og ved Kongeaaen. Mest gods samlede han dog i Salling, hvor han bl. a. ejede Spøttrup, og i egnen omkring Viborg. Spøttrup blev i familien til 1404, da Niels Bugges dattersøn, Johan Skarpenberg, skødede gaarden til Viborg bispedømme.

Mand og mand imellem kaldtes herren til Hald, kong Bugge. Og hvad Niels Bugges indtægter angaar, da kunne de nok kaldes kongelige. Man har beregnet dem til 14000 td. byg aarlig. Men han raadede ogsaa over 3000 td. hartkorn. Han gik for at være Jyllands rigeste herremand, saa han kunne nok tillade sig at snakke med, hvor vigtige sager skulle afgøres.

Det hedder sig, at de Middelfart fiskere slog de tre herremænd ihjel for deres hovmodige optræden. Det var maaske en forklaring man gav samtidig for at dække over kongen. Om Niels Bugge som menneske ved man ellers ikke noget nedsættende at sige. Tværtimod er bevaret en vise, der fremhæver hans ridderlighed. Det er visen om "Kongens søn af England". En engelsk kongesøn strander paa kysten ud for Bovbjerg, og bliver plyndret for baade folk og gods af strandlenets indehaver. Det var Eske Frost, der ejede Fjandhus ved Nissum fjords sydvestlige hjørne - en gaard, som ikke mere eksisterer. Men, hedder det, var han strandet i hr. Bugges len, ville det ikke være sket.

Niels Bugge var gift to gange. Hans første kone var datter af Palne Jonsen og Eline til Støvringgaard,

Lisbeth Palnesdatter Juul

til Støvringgaard.

I dette ægteskab var foruden sønnen Knud datteren Eline, der var opkaldt efter mormoderen.

Anden gang var han gift med

Ingeborg Vendelbo

169985.

Det maa have været en ung kone, Niels Bugge fik, da han giftede sig med Ingeborg Vendelbo. Hun levede i alt fald mange aar efter ham. Saa sent som 1388 skiftede hun de store ejendomme mellem arvingerne.

Johannes Dosenrode

178216.

nævnes 1330 som ridder.

Niels Mogensen

178224.

udstedte 1321 med Oluf Lunge og flere et vidne af Sjællands lands-ting, hvorunder hans segl endnu er bevaret, fik 1343 gods i Thy i pant af hr. Peder Vendelbo, var 1344 nærværende paa Viborg lands-ting, ridder, var død 1355.

Ebbe Strangesen

178232

Han var gift med

Bege Buggesdatter

178233

der var en søster til Niels Bugge paa "Hald".

Oluf Glob

178234.

ogsaa kaldet Sorte hr. Oluf Glob.

Det ser ud til, at Buggeslægten har haft tilknytning til Ulfborg et par slægtsled før Niels Bugge. Og ret sikkert har Vosborg været ejet helt eller delvis af Bugge Nielsen til hegnet i Tøndering sogn i Salling.

Historikeren Ellen Jørgensen antyder før øvrigt den mulighed, at det kunne være Niels Bugge, der optrådte som grev Gerts mand 1332. Han var jo ganske vist senere paa grevens parti, men da Bugge Nielsen endnu levede paa dette tidspunkt, hvis man kan stole paa folkevisen om hans død, maa man vist regne med, at det var ham som den ældre, der var til stede ved et saa vigtigt forlig.

Den paagældende folkevise er et sammentrængt drama og handler om ejeren af hegnet, Bugge Nielsen, og ejeren af Eskjær, Erik Banner, ogsaa kaldet Erik Brune Banner eller Brune Erik. Bugge Nielsen beskylder Brune Erik for at have lokket en svend fra ham, og de afgør deres mellemværende paa en banke ved Lyby kirke, hvor Salling sysselting holdtes, og hvor de Salling herremænd plejede at ordne den slags paa riddervis. Dysten sluttede med, at de "sætter sværdet for sadelbue" og hver for sig rendet det i modparten, saa de begge bliver paa valen.

Hvis folkevisen har en historisk kerne, maa det være hændt efter 1334, thi dette aar skænker Brune Erik gods til Ring kloster. Bugge Nielsen kan altsaa godt for den sags skyld have været til stede ved forliget i Kiel 1332.

Bugge Nielsens frue siges at have været en datter af Niels Gyldenstjerne til Aagaard i Vester Hanherred.

var først marsk og siden drost hos kong Christoffer den II.

I 1341 nævnes han som kong Valdemars marsk.

Otto Dosenrode

356432.

nævnes 1283, 1304 og 1316 sidste aar som medlover for junker Johan.

Strange Eskesen

356464.

var 1314 paa Viborg landsting med til at dømme de oprørske adelsmænd, og han var 1316 nærværende i Nykøbing, da kongen sluttede forbund med de holstenske grever. I 1326 var han nærværende ved Danehoffet i Nyborg og forseglede her kong Valdemars haandfæstning.

Han var ifølge slægtsbogsangivelser gift med

Ellen Limbek Henriksdatter

356465.

Bugge Nielsen

356466.

Se ane nr. 339968.

Niels Bugge

679936.

sad 1302 i Rigsraadet og nævnes blandt vidnerne i kong Erik Menveds gælds-brev til byen Rostok. Han hørte til grev Gerts jydsk tilhængere og var et af vidnerne paa holstensk side ved fredsslutningen i Kiel den 10. januar 1332, da det kom til forlig mellem kong Christopher og grev Gert.

Esge Udsen

712928.

levede i 1280.

Niels Bugge

712932.

se ane nr. 679936.

SLÆGTEN MULVAD JEPPESEN .

Efterkommere efter

JEPPE HANSEN

og

ANE MARGRETE JESPERSDATTER

Jeppe Hansen

født d. 11. januar 1821 i Aasted.

Død d. 9. marts 1897 i Aasted.

Ane Margrete Jespersdatter

født d. 18. marts 1825 i Aastedskov, Aasted sogn.

Død d. 25. april 1908 i Aasted.

Jeppe Hansen og Ane Margrete Jespersdatters børn:

- I. Hans Jeppesen.
- II. Ane Jeppesen.
- III. Esper Jeppesen.
- IV. Jens Mulvad Jeppesen.
- V. Marie Jeppesen.
- VI. Johanne Jeppesen.
- VII. Ane Kirstine Jeppesen.
- VIII. Niels Jeppesen.



Jeppe Hansen og Ane Margrethe Jespersdatter.



**Jeppe Hansen og Ane Margrethe Jespersdatter
med børn og svigerbørn.**

I. Hans Jeppesen

født d. 30. marts 1849 i Aasted, Aasted sogn, som søn af gaardejer Jeppe Hansen og hustru Ane Margrete Jespersdatter, og han blev hjemmedøbt d. 30. marts og fremstillet i Aasted kirke d. 13. maj 1849, faddere ved fremstillingen var: Pigen Gertrud Hansdatter af Åsted, pigen Ane Hansdatter samme sted, Jesper Andersen i Aastedskov, ungkarl Erik Jespersen samme sted og ungkarl Thor Christensen i Aasted.

Hans Jeppesen blev konfirmeret i Aasted kirke 1863.

Han var først husmand i Durup senere i Aasted hvor han døde som ugift d. 5. august 1902, og blev begravet d. 10. august.

II. Ane Jeppesen

født d. 31. august 1850 i Aasted, Aasted sogn, som datter af gaardejer Jeppe Hansen og hustru Ane Margrete Jespersdatter, og hun blev døbt i Aasted kirke d. 20. oktober samme aar, faddere ved daaben var: Gaardkone Maren Sørensen og pigen Ane Mortensdatter, gaardmændene Peder Colding, Morten Axelsen og Niels Sørensen, alle af Aasted by.

Ane Jeppesen døde d. 2. juni 1905 i Nøreng, Aasted sogn.

Han blev gift d. 14. maj 1868 i Aasted med

Jørgen Pedersen

forlovere ved brylluppet var: Gaardmand Jeppe Hansen af Aasted skov og gaardmand Christen Iversen af Grønderup.

Jørgen Pedersen er født d. 18. september 1837 i Nøreng, Aasted sogn, som søn af gaardejer Peder Iversen og hustru Ane Jørgensdatter, og han blev døbt d. 1. oktober 1837, faddere ved daaben var: Birthe Pedersdatter i Aasted Mølle, Marie Kirstine Andersdatter i Nørgaard, Niels Knudsen samme sted, Christen Iversen samme sted og Søren Andersen samme sted.

Jørgen Pedersen var gaardejer i Nøreng, Aasted sogn, her døde han d. 13. november 1907 og blev begravet d. 20. november.

I ægteskabet er børnene:

- A. Peter Jørgensen Pedersen.
- B. Jens Jørgensen Pedersen.
- C. Ane Jørgensen Pedersen.
- D. Jeppe Jørgensen Pedersen.
- E. Anne Margrethe Jørgensen Pedersen.
- F. Marie Jørgensen Pedersen.
- G. Batine Jørgensen Pedersen.
- H. Maren Jørgensen Pedersen.

"Mageskifte skjøde.

Underskrevne Laust Jens Nielsen i Nøregnen Aasted sogn, der ved skjøde fra Peder Pedersen af Haderup, tinglæst den 19. juni 1868 under no. 11, er ejer af matr. no. 3 b med hartkorn 7 skp. og 1. alb., mageskifter, skjøder og overdrager herved af denne eiendom, ifølge indenrigsministeriets udstyknings approbation af 14. marts 1868, til Jørgen Pedersen samme steds 1 stk. jord derefter landmaaler Erichsens beregning indeholder et areal af 21486 alen 2, uden at der ved hartkornet skeer nogen forandring, og er værdien paa jordstykket efter een der den 7. november 1868 oprettet mageskifte kontrakt ansat til 200 rigsdaler kurant. Og da fornævnte Jørgen Pedersen har modtaget det nævnte jordstykke, hvorfor han har givet mig vederlag i et jordstykke af hans eiendom matr. no. 2 saa skal dette uden nogen yderligere betaling tilhøre ham og hans arvinger med fuldkommen eiendomsret og forøvrigt med al den ret og forpligt hvormed jeg den samlede eiendom har været eiende ifølge ovennævnte mit skjøde, hvorefter jeg giver lovlig og uforhæftet hjemmel.

Det bekræftes med min underskrift vidnefast.

Nøregnen, skrevet i Skive d. 1. december 1870.

Laust Jens Nielsen.

Til Vitterlighed:

Aagaard. Hans Espersen.

Da Indenrigsministeriet under 14. marts 1868 har abroperet det mellem Peder Iversens enke og Peder Pedersen foretagne magelæg af deres ejendomme matr. no. 2 g, 3 b i Nøregnen, Aasted sogn uden derved er foregaaet nogen forandring i ejendommens skyldsætning, saa

vides amtets side intet mod dette skjødes tinglæsning at erindre.

Viborg stiftamt den 5. december 1870.

W. Phlueg."

II. A. Peter Jørgensen Pedersen

er født d. 9. august 1870 i Aasted sogn, som søn af gaardejer Jørgen Pedersen og hustru Ane Jeppesen.

Peter Jørgensen Pedersen døde d. 10. januar 1959 i Aarhus.

Han var banearbejder og boede Niels Juelsgade 9, Aarhus.

Peter Jørgensen Pedersen blev gift i Tise d. 16. oktober 1900 med

Johanne Anine Jensen

der er født d. 24. april 1880 i Tise og hun døde d. 2. august 1960 i Aarhus.

I ægteskabet er børnene:

1. Helga Pedersen.
2. Jenny Pedersen.
3. Jens Arne Hegelund Pedersen.
4. Knud Aage Hegelund Pedersen.

II. A. 1. Helga Pedersen

er født d. 11. marts 1904 i Aasted, som datter af banearbejder Peter Jørgensen Pedersen og hustru Johanne Anine Jensen.

Helga Pedersen har gaaet i skole paa Nørrebrogades skole i Aarhus, efter endt skolegang kom hun i lære som hattesyerske og senere blev hun ansat i damekonfektionsbranchen. Den 8. april 1961 holdt Helga Pedersen 25 aars jubilæum hos Magasin du Nord i Aarhus.

Helga Pedersen blev gift d. 5. november 1927 i Aarhus domkirke med



Willy August Aaris Pedersen

der er født d. 13. oktober 1903 i Aarhus, som søn af kranfører Hans Christian Pedersen og hustru Elise Amalie Madsen.

Willy August Aaris Pedersen har gaaet paa Ingerslev skole i Aarhus, virkede derefter som bybud i ca. 2 aar hos Møller og Christensen Aarhus, hvorefter han kom i kurvemagerlære i 1½ aar, herefter var han atter bybud, siden har han virket som bryggeriarbejder paa forskellige bryggerier, siden 1940 paa Sct. Nicolauskilde brøndanstalt, Aarhus.

Adr. Trøjborgvej 8 A, Aarhus.

II. A. 2. Jenny Pedersen

er født d. 27. november 1907 i Aasted, som datter af banearbejder Peter Jørgensen Pedersen og hustru Johanne Anine Jensen.

Jenny Pedersen blev gift d. 14. maj 1932 i Aarhus med

Harry Charles Edmund Mortensen

der er født d. 21. januar 1903 i København, som søn af bødker Karl Mortensen og hustru Karoline.

Harry C. E. Mortensen er garver.

Adr. Maagevej 86, København N. V.

I ægteskabet er sønnen:

II. A. 2. a. Keld Mortensen, maskinlærling, født d. 19. august 1943 i København.

II. A. 3. Jens Arne Hegelund Pedersen

er født d. 19. august 1909 i Aarhus, som søn af banearbejder Peter Jørgensen Pedersen og hustru Johanne Anine Jensen.

Jens Arne Hegelund Pedersen døde d. 21. december 1959 i Aarhus.

Han har gaaet i skole i Aarhus, efter endt skolegang kom han i lære som møbelpolstrer, virkede derefter som svend forskellige steder indtil han d. 1. januar 1939 købte selvstændig virksomhed, som han drev til sin død.

Jens A. H. Pedersen blev gift d. 30. november 1935 i Aarhus med

Magda Andersen

der er født d. 8. februar 1914 i Tise, som datter af husmand Anders

Andersen og hustru Marie Fridsgaard.

Magda Andersen har gaaet i skole i Tise, virkede derefter som husassistent forskellige steder til sit giftermaal.

Magda Andersen blev gift anden gang med ingeniør Carl Rasmus Peter Sørensen, født d. 21. oktober 1909 som søn af arbejdsmand Carl Otto Sørensen og hustru Petra Andrea Andersen. I dette ægteskab er der ingen børn.

Adr. Rudolph Wulffs Gade 13, Aarhus.

Jens Arne Hegelund Pedersen og Magda Andersen havde børnene:

- a. Bente Hegelund Pedersen.
- b. Jørgen Hegelund Pedersen.

a. Bente Hegelund Pedersen

er født d. 3. juni 1938 i Aarhus, som datter af Jens Arne Hegelund Pedersen og hustru Magda Andersen.

Bente Hegelund Pedersen har gaaet i skole i Aarhus, efter endt skolegang kom hun i lære som tilskærerske paa en systue i Aarhus, virkede her indtil sit giftermaal.

Bente Hegelund Pedersen blev gift d. 25. marts 1961 i Aarhus med

Niels Jørgen Thomsen

der er født d. 5. juli 1937 i Aarhus, som søn af forvalter Niels Thomsen og hustru Agnes Bonde.

Niels Jørgen Thomsen har gaaet i skole i Aarhus, kom herefter i typograflære, har siden virket som typograf paa Jyllandsposten i Aarhus.

Adr. Kirkedammen 25, Aarhus.

I ægteskabet er datteren

- 1) Mariane Hegelund Thomsen, født d. 9. februar 1962 i Aarhus.

Jørgen Hegelund Pedersen

er født d. 2. november 1942 i Aarhus, som søn af Jens Hegelund Pedersen og hustru Magda Andersen.

Jørgen Hegelund Pedersen er blikkenslagerlærling.

II. A. 4. Knud Aage Hegelund Pedersen

er født d. 20. december 1919 i Aarhus, som søn af banearbejder Peter Jørgensen og hustru Johanne Anine Jensen.

Knud Aage Hegelund Pedersen har gaaet paa Nørrebrogade skole i Aarhus, efter endt skolegang kom han i lære som møbelpolstrer, blev udlært 1938, har siden virket som svend forskellige steder det første aar i Sverige, siden 1945 ved D. S. B. i Aarhus.

Knud Aage Hegelund Pedersen aftjente i 1939 sin værnepligt som infanterist i København.

Han er i bestyrelsen for sadelmagerne ved D. S. B. 's fagforening.

Knud Aage Hegelund Pedersen blev gift d. 20. oktober 1944 i Johannes kirken i Aarhus med

Inge Helena Christiansen

der er født d. 3. september 1922 i Aarhus, som datter af murermester Christen Nielsen Christiansen og hustru Rasmine Zachariasen.

Inge Helena Christiansen har gaaet i skole paa Læsøgade skole i Aarhus, efter endt skolegang kom hun i boghandlerlære hvor hun var i 3½ aar, lærte derefter at sy og virkede indenfor dette fag til sit giftemaal.

Adr. Taasingegade 20, Aarhus.

I ægteskabet er børnene:

II. A. 4. a. Flemming Hegelund Pedersen, født d. 6. november 1945 i Aarhus.

II. A. 4. b. Ingelise Hegelund Pedersen, født d. 10. august 1949 i Aarhus.

II. B. Ane Jørgensen Pedersen

er født d. 9. marts 1872 i Nøreng, Aasted sogn, som datter af gaardejer Jørgen Pedersen og hustru Ane Jepsen, og hun døde d. 30. oktober 1940 i Selde.

Ane Jørgensen Pedersen blev gift i Aasted d. 17. december 1902 med

Niels Ladefoged



der ca. 1905 fik navneændring fra Niels Nielsen Ladefoged, han er født d. 16. december 1866 i Nautrup, som søn af gaardejer Per Ladefoged og hustru Ane Kirstine.

Niels Ladefoged var gaardejer i Selde.

Han døde d. 4. marts 1950 i Aasted.

I ægteskabet er børnene:

1. Signe Ladefoged.
2. Anna Ladefoged.
3. Kirstine Ladefoged.

II. B. 1. Signe Ladefoged

fik ca. 1905 navneændring fra Signe Nielsen Ladefoged. Hun er født d. 13. november 1902 i Durup, som datter af gaardejer Niels Ladefoged og hustru Ane Jørgensen Pedersen.

Signe Ladefoged har gaaet i Aasted skole hos lærer Hansen, efter endt skolegang var hun hjemme hos forældrene som husassistent til sit 16. aar, tjente derefter forskellige steder i Salling, lærte siden at sy. I 1921 var hun paa Frederiksborg højskole, kom derefter atter til Salling hvor hun virkede til sit giftermaal. Signe Ladefoged har taget kursus i vævning og haandarbejde og har virket som skolelærerinde i dette fag. Signe Ladefoged er hvert aar i Københavns ^{kommunes} feriekoloni paa Bornholm, hvor hun virker som økonoma.

Hun blev gift d. 31. juli 1923 i Selde med

Hans Peter Olsen

der er født d. 1. december 1893 i Helsingø, som søn af gaardejer Peter Olsen og hustru Anna Louise, og han døde d. 1. juni 1940 i Tinnet, Ø. - Nykirke sogn og blev begravet d. 6. juni.

Hans Peter Olsen har gaaet i skole i Højbjerg, efter endt skolegang tjente han som landbrugsmedhjælper til 1912. Blev derefter optaget paa Gedved seminarium, hvorfra han demitterede 1916, fik derefter stilling paa Helsingø private realskole, og siden som vikar i Aasted og Vorgod, aftjente i ca. 2 aar sin værnepligt ved sikringstjenesten, efter endt militærtjeneste fik han stilling som 2. lærer i Assendrup, derfra til Tinnet skole hvor han virkede i 18 aar indtil sin død.

Hans Peter Olsen gik meget ind for ungdommens interesser, bl. a.

idrætten.

Signe Ladefoged bor Sprotøften 23, Nyborg.

I ægteskabet er børnene:

- a. Helge Ladefoged Olsen.
- b. Arne Ladefoged Olsen.
- c. Ove Ladefoged Olsen.

II. B. 1 a. Helge Ladefoged Olsen

er født d. 21. juli 1924 i Ø.-Nykirke, som søn af lærer Hans Peter Olsen og hustru Signe Ladefoged.

Helge Ladefoged Olsen har gaaet i skole i Ø.-Nykirke og Tørring, efter endt skolegang kom han i lære som maskinarbejder i København. Derefter læsete han til maskinmester og sejlede ind imellem. Efter endt uddannelse har han virket som aspirant og maskinmester i redieriet A.P. Møller, Dansk Esso og siden 1954 hos D.S.B.

Helge Ladefoged Olsen blev gift d. 12. september 1953 i Nordborg med

Esther Ellen Hansen

der er født d. 7. januar 1931 i Nyborg, som datter af overbetjent Thomas Hansen og hustru Marie Sølyst.

Esther Ellen Hansen har gaaet i skole i Nyborg, efter endt skolegang kom hun i kontorlære, hvorefter hun virkede som kontorassistent forskellige steder bl. a. paa Danfoss i Nordborg.

Adr. Hulby pr. Boeslunde.

I ægteskabet er børnene:

- II. B. 1. a. 1) Michal Ladefoged Olsen, født d. 4. december 1956 i Slagelse.
- II. B. 1. a. 2) Viveke Ladefoged Olsen, født d. 7. maj 1961 i Hulby.

II. B. 1. b. Arne Ladefoged Olsen

er født d. 11. februar 1928 i Tinnet, Ø.-Nykirke sogn, som søn af lærer Hans Peter Olsen og hustru Signe Ladefoged.

Arne Ladefoged Olsen har gaaet i Tinnet skole, kom efter endt skolegang i gartnerlære og virkede ved dette fag til 1951. Har siden virket som lagerarbejder ved Esso i Nyborg.

Arne Ladefoged Olsen blev gift d. 20. august 1955 i Nyborg med Grethe Lunde

der er født d. 11. april 1935 i Nyborg, som datter af blikkenslager Christian Lunde og hustru Hilda Petersen.

Grethe Lunde har gaaet i skole i Nyborg, virkede derefter som husassistent siden paa Nyborg dampvaskeri og indtil sit giftermaal var hun ansat paa Missionshotellet.

Adr. Sprotoften 42, Nyborg.

I ægteskabet er børnene:

II. B. 1. b. 1) Hans Christian Olsen, født d. 7. februar 1957 i Nyborg.

II. B. 1. b. 2) Bjarne Olsen, født d. 19. juni 1960 i Nyborg.

II. B. 1. c. Ove Ladefoged Olsen

er født d. 25. november 1930 i Ø.-Nykirke, som søn af lærer Hans Peter Olsen og hustru Signe Ladefoged.

Ove Ladefoged Olsen har gaaet i skole hos faderen i Tinnet, senere i Kollmorten, Selde og Roslev. Efter endt skolegang kom han i gartnerlære i Græsted og Nyborg og paa Bornholm. Efter udstaaet læretid var han gartnermedhjælper i Norge et aar, blev herefter indkaldt til militæret og aftjente sin værnepligt ved 10. telegrafkompagni paa Sjælland. I 1953 blev han ansat ved postvæsenet i København, hvor han stadig virker som postbud.

Ove Ladefoged Olsen er bestyrelsesmedlem i 50-øresforeningen, der er en personaleforening indenfor postvæsenet.

Han blev gift d. 9. maj 1957 i Bodilsker med

Else Hansen

der er født d. 5. november 1933 i Nexø, som datter af gaardejer Jens Anton Hansen og hustru Ida Margrethe Jensen.

Else Hansen har gaaet i skole i Bodilsker og Nexø, efter endt skolegang tjente hun som husassistent forskellige steder paa Bornholm og i København.

Adr. Carlshøjvej 15, Lyngby.

I ægteskabet er datteren:

II. B. 1. c. 1) Jane Ladefoged Olsen, født d. 15. april 1961 i Lyngby.

II. B. 2. Anna Ladefoged

er født d. 13. december 1905 i Durup, som datter af gaardejer Niels

Ladefoged og hustru Ane Jørgensen Pedersen.

Anna Ladefoged har gaaet i skole i Aasted, tjente derefter som husassistent indtil sit giftermaal.

Hun var i 1926 paa Frederiksborg højskole.

Anna Ladefoged blev gift d. 18. maj 1929 i Aasted med

Gunnar Nielsen

der er født d. 3. oktober 1913 i Thorum, som søn af fhv. gaardejer og smed Severin Nielsen og hustru Dorthea Jørgensen.

Gunnar Nielsen har gaaet i Selde skole, efter endt skolegang var han hjemme som landbrugsmedhjælper til sit 20. aar, hvorefter han var paa Tryg højskole. Overtog i 1939 gaarden i Aasted efter faderen.

Gunnar Nielsen er i bestyrelsen for brugsforeningen og i bestyrelsen for menighedsraadet.

Adr. Aasted pr. Durup.

I ægteskabet er børnene:

a. Niels Aage Nielsen, smedelærling, født d. 1. juni 1944 i Aasted.

b. Dorthe Nielsen, født d. 19. november 1950 i Aasted.

Kirstine Ladefoged

er født d. 22. december 1910 i Durup, som datter af gaardejer Niels Ladefoged og hustru Ane Jørgensen Pedersen.

Kirstine Ladefoged har gaaet i skole i Aasted og Selde, efter endt skolegang var hun paa Salling ungdomsskole i Jebjerg, virkede derefter som husassistent forskellige steder i Jylland og paa Fyn, indtil hun i 1931 begyndte som sygeplejeelev paa Skive sygehus. Efter 4 aars uddannelse fik hun stilling paa Statshospitalet i Nykøbing Sjælland. I 1936 blev Kirstine Ladefoged ansat som assistent paa Kommunehospitalet i København og blev senere afdelingssygeplejerske. Har siden august 1959 været oversygeplejerske paa Sundby Hospital.

Adr. Heimdalsgade 26, København N.

II. C. Jens Jørgensen Pedersen

er født d. 1. februar 1874, Aasted sogn, som søn af gaardejer Jørgen Pedersen og hustru Ane Jeppesen.

Jens Jørgensen Pedersen døde d. 5. juni 1954 i Nøreng.

Jens Jørgensen Pedersen var gaardejer i Nøreng.

Han var gift med

Ellen Marie Dahl Pedersen

der er født d. 14. august 1887 i Outrup.

Ellen Marie Dahl Pedersen bor paa Durup hvilehjem.

I ægteskabet er børnene:

1. Jørgen Jørgensen Pedersen.
2. Axel Jørgensen Pedersen.
3. Peter Jørgensen Pedersen.



II. C. 1. Jørgen Jørgensen Pedersen

er født d. 26. maj 1917 i Nøreng, Aasted sogn, som søn af gaardejer Jens Jørgensen Pedersen og hustru Ellen Marie Dahl Pedersen.

Jørgen Jørgensen Pedersen har gaaet i Aasted skole, tjente derefter ved landbruget fortrinsvis hjemme hos faderen til sit 30. aar hvorefter han til 1953 drev maskinstation. Herefter fik han stilling paa forskellige Esso servicestationer i København. Byggede i 1956 sin nuhavende servicestation i Galten og har sammen med dette autoværksted.

Jørgen Jørgensen Pedersen blev gift d. 25. maj 1957 i Harlev med

Ane Kirstine Bak Sørensen

datter af tromlefører Søren Bak Sørensen og hustru Ingrid Henriette.

Ane Kirstine Bak Sørensen virkede efter endt skolegang som husassistent forskellige steder i Midtjylland til sit giftermaal.

Adr. Galten st.

II. C. 2. Axel Jørgensen Pedersen

er født d. 30. januar 1921 i Nøreng, Aasted sogn, som søn af gaardejer Jens Jørgensen Pedersen og hustru Ellen Marie Dahl Pedersen.

Axel Jørgensen Pedersen har gaaet i skole i Aasted, efter endt skolegang var han landbrugsmedhjælper hjemme hos faderen. Var 1943-44 paa Vejlbj Risskov landbrugsskole. Overtog d. 1. november 1955 sin fødegaard i Nøreng, gaarden er paa 90 tdr. land.

Axel Jørgensen Pedersen er næstformand for pumpelaugene. Har været delingsfører indenfor hjemmeværnet.

Han blev gift d. 27. juni 1959 i Randers med

Henny Maagaard Jacobsen

der er født d. 1. april 1924 i Hammershøj, som datter af fhv. grosserer Marius Vilhelm Jacobsen og hustru Marie Maagaard (Kristensen).

Henny Maagaard Jacobsen har gaaet i skole i Hobro, ca. 2 aar paa Realskole, virkede derefter som husassistent hjemme hos forældrene indtil 1942, hvorefter hun havde et ophold paa Snoghøj gymnastikhøjskole, efter endt skoleophold kom hun til lære indenfor skønhedspleje. I 1957 startede hun som selvstændig lægeautoriseret fodplejerske i Nykøbing, virkede som saadan til sit giftermaal.

Adr. Nøreng pr. Durup.

Henny Maagaard Jacobsen har sønnen:

- II. C. 2. a. Bjørn Burskov Johansen, født d. 18. oktober 1946 i København.
Adr. p. t. Galtrup ungdomsskole.

II. C. 3. Peter Jørgensen

fik i sommeren 1958 navneændring fra Peter Jørgensen Pedersen. Han er født d. 6. december 1923 i Nøreng, Aasted sogn, som søn af gaardejer Jens Jørgensen Pedersen og hustru Ellen Marie Dahl Pedersen.

Peter Jørgensen har gået i skole i Aasted, efter endt skolegang kom han i 1938 i købmandslære i Laurbjerg, efter læretiden virkede han indtil 1944 som kommis i Auning, hvorefter han i 1 aar var paa den jyske handelshøjskole i Aarhus, herefter virkede han som kontorassistent i kolonial en gros firmaet Chr. Hansen, Hobro. Siden 1945 har han været i firmaet Hedegaard & Christensens efft. i Nørresundby, først som kontorassistent, siden som prokurist og siden 1958

som ejer af firmaet.

Peter Jørgensen blev gift d. 28. august 1948 i København med Else Schou der er født d. 17. marts 1922 i København som datter af grosserer Ludvig Schou og hustru Anna Emilie Nielsen.

Else Schou har gaaet i Vester Voldgades og Hillerødgades skoler i København, blev 1941 student, hvorefter hun 1 aar var paa optagelseskursus til tandlægeskolen, derefter 4 aar paa denne, virkede derefter som assistent i Aalborg 1 aar, hvorefter hun i august 1949 startede sin nuhavende praksis i Aalborg.

Adr. Sjællandsgade 38, Aalborg.

I ægteskabet er børnene:

II. C.3 a. Jens Schou Jørgensen, født d. 11. marts 1953 i København.

II. C.3.b. Henrik Schou Jørgensen, født d. 25. juli 1957 i København.

II. D. Jeppe Pedersen

er født d. 18. juli 1879 i Nøreng, Aasted sogn, som søn af gaardejer Jørgen Pedersen og hustru Ane Jeppesen.

Jeppe Pedersen har gaaet i skole i Aasted. Efter endt skolegang tjente han som landbrugsmedhjælper det meste af tiden hjemme hos forældrene. Købte ved sit giftermaal en ejendom i Flovtrup, denne drev han i 34 aar, hvorefter han købte et hus i Selde, her boede han til 1951, hvorefter han flyttede med sin søn til Branden hvor han stadig bor.

Adr. Branden pr. Roslev.

Jeppe Pedersen blev gift d. 19. april 1914 i Lødderup med

Nielsine Dorthea Toft Nielsen

der er født d. 9. marts 1888 i Hvidbjerg, som datter af murer Niels Peter Nielsen Toft og hustru Kirstine Lindberg, Nykøbing Mors.

Nielsine D. Toft Nielsen døde d. 6. november 1950 i Selde.



I ægteskabet er børnene:

1. Jørgen Pedersen.
2. Peter Pedersen.

II. D. 1. Jørgen Pedersen

er født d. 15. august 1915 i Flovtrup, Selde sogn, som søn af fhv. gaardejer Jeppe Pedersen og hustru Nielsine Dorthea Toft Nielsen.

Jørgen Pedersen har gået i skole i Selde, virkede derefter som landbrugsmedhjælper hjemme paa gaarden, men maatte paa grund af daarligt hjerte opgive at være landmand, hvorefter han som 18aarig kom i fotograflære i Selde og fik senere supplerende uddannelse paa teknologisk institut i København, har siden virket som fotograf i Frederiksværk og Grenaa, virker nu i Nr. Nebel.

Jørgen Pedersen er medlem af sogneraadet og formand for Nr. Nebel - Lydum sognebibliotek.

Han blev gift d. 18. juli 1945 i Selde kirke med

Elma Borgmann

der er født d. 18. august 1922 i Nr. Nebel, som datter af bødkermeister Andreas Borgmann og hustru Kristiane.

Elma Borgmann har gaaet i skole i Nr. Nebel, virkede derefter i nogle aar som husassistent og senere som assistent paa posthuset i Nr. Nebel.

Adr. Vinkelvej 5, Nr. Nebel.

I ægteskabet er børnene:

- II. D. 1. a. Bente Dorthea Pedersen, født d. 29. april 1946 i Nr. Nebel.
II. D. 1 b. Jette Toft Pedersen, født d. 25. marts 1952 i Nr. Nebel.

II. D. 2. Peter Pedersen

er født d. 22. december 1918 i Flovtrup, Selde sogn, som søn af fhv. gaardejer Jeppe Pedersen og hustru Nielsine Dorthea Toft Nielsen.

Peter Pedersen har gaaet i skole i Selde, efter endt skolegang virkede han som landbrugsmedhjælper hjemme hos faderen indtil 1948, hvorefter han startede en vognmandsforretning i Selde, senere sin nuhavende vognmandsforretning i Branden.

Peter Pedersen blev gift d. 5. august 1952 i Selde med

Bente Vinther Krogh

er er født d. 20. juni 1932 i Selde, som datter af skrædder Niels Krogh og hustru Sigrid Marie Jensen.

Bente Vinther Krogh har gaaet i skole i Selde, tjente derefter som husassistent i Selde indtil sit giftermaal.

Adr. Branden pr. Roslev.

I ægteskabet er børnene:

II. D. 2. a. Jørgen Jeppe Toft Pedersen, født d. 22. februar 1955 i Branden.

II. D. 2. b. Dorthe Toft Pedersen, født d. 16. marts 1960 i Branden.

II. E. Anne Margrethe Pedersen

er født d. 8. april 1882 i Nøreng, Aasted sogn, som datter af gaardejer Jørgen Pedersen og hustru Ane Jeppesen.

Anne Margrethe Pedersen har gaaet i skole i Aasted var derefter hjemme hos forældrene til sit 19. aar, havde derefter 2 forskellige stillinger i Selde og Durup indtil sit giftermaal.

Hun blev gift d. 15. maj 1907 i Sæby, Aasted sogn med

Jens Kolding

der er født d. 9. marts 1879 i Sæby, Aasted sogn, som søn af gaardejer Jens Kolding og hustru Dorthe ~~Kathrine Justesen~~. *se Kirstine Jensen*

Jens Kolding var gaardejer, han døde d. 27. oktober 1951 i Harre.

Anne Margrethe Pedersen er bosat i Harre.

I ægteskabet er børnene:

1. Jørgen Kolding.
2. Inger Kolding.
3. Anton Kolding.
4. Jenny Kolding.
5. Henry Kolding.

II. E. 1. Jørgen Kolding

født d. 26. februar 1908 i Harre, Harre sogn, som søn af gaardejer Jens Kolding og hustru Anne Margrethe Pedersen.

Jørgen Kolding er gaardejer i Harre pr. Roslev.

Han er gift med

Signe Nielsen.

II. E. 2. Inger Kolding

er født d. 23. maj 1909 i Harre, Harre sogn, som datter af gaardejer Jens Kolding og hustru ~~Signe Nielsen~~. *Else Margrethe Pedersen*

Inger Kolding har gaaet i skole i Harre, var herefter hjemme til sit 19. aar, hvorefter hun virkede som husassistent forskellige steder bl. a. i Holstebro og København indtil sit giftermaal.

Inger Kolding blev gift d. 10. april 1939 i Harre med

Villads Simonsen

der er født d. 11. marts 1896 paa "Harregaaard", Harre sogn, som søn af gaardejer Jens Kristian Simonsen og hustru Else Marie.

Villads Simonsen er gaardejer.

Adr. "Harregaaard", Harre.

I ægteskabet er børnene:

II. E. 2. a. Jens Kristian Simonsen, landbrugsmedhjælper, p. t. soldat, født

II. E. 2. d. 22. marts 1941 i Harre, Harre sogn.

b. Else Margrethe Simonsen, husassistent, født d. 21. december 1943 i Harre, Harre sogn.

Adr. Vinderup.

II. E. 3. Anton Kolding

født d. 23. december 1913 i Harre, Harre sogn, som søn af gaardejer Jens Kolding og hustru Signe Nielsen.

Anton Kolding døde d. 1. oktober 1925

II. E. 4. Jenny Kolding

er født d. 8. maj 1915 i Harre, Harre sogn, som datter af gaardejer Jens Kolding og hustru Signe Nielsen.

Jenny Kolding har gaaet i skole i Harre, var herefter hjemme til sit 18. aar, tjente derefter forskellige steder som husassistent indtil sit giftermaal.

Hun blev gift d. 28. november 1939 i Harre med

Harald Knudsen

der er født d. 1. november 1915 i Hjerik, som søn af vognmand Søren

Knudsen og hustru Kirstine.

Harald Knudsen er vognmand.

Adr. Hjerk.

I ægteskabet er børnene:

II. E. 4. a. Erik Kolding Knudsen, født d. 10. november 1940 i Hjerk.

II. E. 4. b. Asta Kolding Knudsen, barneplejeelev, født d. 16. december 1942 i Hjerk. Adr. Spædbørnshjemmet "Vibyhus", Aarhus.

II. E. 5. Henry Kolding

født d. 23. maj 1920 i Harre, Harre sogn, som søn af gaardejer Jens Kolding og hustru Signe Nielsen.

Henry Kolding er arbejdsmand.

Adr. Nautrup pr. Durup.

Han er gift med

Emma.

II. F. Marie Jørgensen Pedersen

er født d. 16. juni 1884 i Nøreng, Aasted sogn, som datter af gaardejer Jørgen Pedersen og hustru Ane Jeppesen.

Marie Jørgensen Pedersen døde d. 30. december 1951 i Ans, Grønbæk sogn.

Hun var gift med

Hans Jacobsen

der er født d. 1. juni 1884 i Grønbæk sogn, og han døde i marts maaned 1957 i Ans, Grønbæk sogn.

Hans Jacobsen var boelsmand i Ans by.

I ægteskabet er børnene:

1. Peter Jørgen Jacobsen.

2. Ane Margrethe Jacobsen.

3. Elfrida Johanne Jacobsen.



II. F. 1. Peter Jørgen Jacobsen

født d. 26. september 1915 i Ans, Grønbæk sogn, som søn af boelsmand Hans Jacobsen og hustru Marie Jørgensen Pedersen.

Peter Jørgen Jacobsen har gaaet i skole i Ans, efter endt skolegang virkede han som landbrugsmedhjælper forskellige steder paa sin hjemegn til maj 1942, hvorefter han fik stilling som fyrbøder og portieafløser paa Gregersens hotel i Herning, her var han i ca. 1 aar, herefter arbejdede han i 5½ aar i brunkulslejerne i Søby, fik derefter stilling som arbejdsmand paa Herning trælasthandel og blev senere lagerforvalter paa Vagn Trillinggaards trælasthandel.

Peter Jørgen Jacobsen er bestyrelsesmedlem for spareforeningen af 1905.

Han blev gift d. 25. juni 1944 i Herning med

Elly Gudrun Henriksen

der er født d. 25. juni 1915 i Herning, som datter af lagerformand Charles Henriksen og hustru Anna Pedersen.

Elly Gudrun Henriksen har gaaet i skole i Herning, var herefter paa grund af moderens sygdom og død hjemme til sit 21. aar. Kom herefter ud at tjene som husassistent bl. a. i 5 aar paa Herning sygehus indtil sit giftermaal.

Adr. Dalgasgade 14, Herning.

I ægteskabet er sønnen:

- II. F. 1. a. Erik Lynggaard Jacobsen, farvehandlerelev, født d. 11. september 1945 i Herning.

II. F. 2. Ane Margrethe Jacobsen

er født d. 17. juni 1917 i Ans, Grønbæk sogn, som datter af boelsmand Hans Jacobsen og hustru Marie Jørgensen Pedersen.

Ane Margrethe Jacobsen har gaaet i skole i Ans, tjente derefter som husassistent forskellige steder paa Silkeborgegnen og en kort tid i Salling indtil sit giftermaal.

Ane Margrethe Jacobsen blev gift d. 14. november 1942 i Grønbæk med

Evald Heiselbæk

der er født i Bindslev, Bindslev sogn, som søn af gaardejer Valde-

mar Heiselbæk og hustru Karoline Kristensen.

Evald Heiselbæk har gaaet i skole i Sdr. Bindslev, tjente her-
efter ved landbruget til sit 23. aar. Blev herefter uddannet som
vulkanisør og startede sammen med broderen egen virksomhed i
Frederikshavn, denne drev han i ca. 4 aar, hvorefter han rejste
til Silkeborg hvor han arbejdede som svend til 1945, da han startede
sin egen virksomhed som han drev til 1949, herefter fik han arbejde
hos Reimer Nielsen. Siden 1954 har han virket som lagerarbejder
paa Silkeborg maskinfabrik.

Adr. Aarhusvej 18, Silkeborg.

I ægteskab er børnene:

- II. F. 2. a. Sonja Heiselbæk, gartner elev, født d. 10. marts 1945 i Silkeborg.
- II. F. 2. b. Mona Heiselbæk, født d. 26. februar 1947 i Silkeborg.
- II. F. 2. c. Linda Heiselbæk, født d. 20. februar 1950 i Silkeborg.
- II. F. 2. d. Ina Heiselbæk, født d. 14. marts 1956 i Silkeborg.

II. F. 3. Elfrida Johanne Jacobsen

født d. 7. juli 1919 i Ans, Grønbæk sogn, som datter af boelsmand
Hans Jacobsen og hustru Marie Jørgensen Pedersen.

Elfrida Johanne Jacobsen har gaaet i skole i Ans, tjente derefter
som husassistent forskellige steder indtil sit giftermaal.

Hun blev gift d. 2. maj 1942 i Ans, Grønbæk sogn med
Henning Dahl Nielsen

der er født d. 6. august 1913 i Ans, Grønbæk sogn, som søn af mu-
rermester Peter Dahl Nielsen og hustru Agnes Sørensen.

Henning Dahl Nielsen har gaaet i skole i Ans, blev derefter uddan-
net som mæjerist og virkede som saadan til 1945, har siden virket
som murersvend, til at begynde med hos faderen.

Adr. Ans by.

I ægteskabet er børnene:

- II. F. 3. a. Bent Dahl Nielsen, slagtersvend, født d. 20. september 1942 i Ans.
Adr. Skolegade 6, Ans.
- II. F. 3. b. Leif Dahl Nielsen, murerlærling, født d. 24. november 1943 i Ans.
- II. F. 3. c. Hans Dahl Nielsen, slagterlærling, født d. 19. juli 1945 i Ans.
.Adr. Skolegade 6, Ans.

II. F. 3. d. Kaj Dahl Nielsen, født d. 29. august 1946 i Ans.

II. F. 3. e. John Dahl Nielsen, født d. 29. august 1946 i Ans.

II. F. 3. f. Orla Dahl Nielsen, født d. 16. maj 1957 i Ans.

II. G. Batine Jørgensen Pedersen

er født d. 7. oktober 1885 i Nøreng, Aasted sogn, som datter af gaardejer Jørgen Pedersen og hustru Ane Jeppesen.

Batine Jørgensen Pedersen døde d. 1. august 1959 i Jebjerg.

Hun har gaaet i skole i Aasted hos lærer Hansen, tjente derefter som husassistent forskellige steder indtil sit giftermaal. Batine Jørgensen Pedersen har syet en del for "Højskolernes Haandarbejde" i Kerteminde, og ligeledes hjulpet sin mand i forretningen i Jebjerg.

Batine Jørgensen Pedersen blev gift d. 4. maj 1911 i Ramsing med

Marinus Petersen Lundgaard

der er født d. 27. december 1883 i Ramsing, som søn af gaardejer Peter Martin Lundgaard Jensen og hustru Karen Lassen.

Marinus Petersen Lundgaard har gaaet i skole i Ramsing, efter endt skolegang tog han musikundervisning, og virkede herefter som musiker i Salling til 1915, samtidig havde han lært som træskomager og nedsatte sig i 1911 med forretning i Jebjerg, hvor han stadig virker, har foruden træskoforretningen drevet lillebilforretning i 36 aar. I 1961 holdt han 50-aarsforretningsjubilæum. Marinus Petersen Lundgaard har i 12 aar været kasserer for Jebjerg Borger- og Haandværkerforening. Han var i 1905 indkaldt som teknisk artillerist i København og i 1914 genindkaldt 2½ maaned.



Adr. Jebjerg pr. Jebjerg.

I ægteskabet er sønnen:

1. Svend Lundgaard.

II. G. 1. Svend Lundgaard

født d. 16. januar 1917 i Jebjerg, som søn af træhandler Marinus Petersen Lundgaard og hustru Batine Jørgensen Pedersen.

Svend Lundgaard har gaaet i skole i Jebjerg, efter endt skolegang kom han i koloniallære, virkede derefter som kommis fra 1935 til 1939, herefter aftjente han sin værnepligt i Søgaardlejren fra 1939 til 1940. Efter endt militærtjeneste virkede han som forretningsbestyrer for fru Folmer Hansen i Hald ved Skive til 1. juli 1941. Har siden været ansat hos Michael Nielsen i Skive først som kontorist og siden 1948 som prokurist.

Svend Lundgaard blev gift d. 2. april 1942 i Ildved, Hvejsel sogn med Anne Sørensen

der er født d. 11. juli 1921 i Sandvad, Hvejsel sogn, som datter af malermester Niels Sørensen og hustru Dagmar Nielsen.

Anne Sørensen har gaaet i skole i Ildved, efter endt skolegang havde hun i ca. 2 aar formiddagsplads i Hvejsel præstegaard, hvorefter hun fik stilling som syerske paa en kjolesalon i Vejle, her virkede hun til 1941 hvorefter hun fik stilling som kokkepige hos kredslæge Kamp i Skive, hvor hun var til sit giftermaal.

Adr. Viborgvej 57, Skive.

I ægteskabet er børnene:

II. G. 1. a. Jørn Lundgaard, født d. 1. maj 1943 i Skive.

II. G. 1. b. Aase Lundgaard, født d. 2. september 1947 i Skive.

II. H. Maren Jørgensen Pedersen

er født d. 7. november 1889 i Nøreng, Aasted sogn, som datter af gaardejer Jørgen Pedersen og hustru Ane Jeppesen.

Maren Jørgensen Pedersen har gaaet i skole i Aasted, hvorefter hun var hjemme til sit 18. aar, tjente derefter som husassistent først i Skive senere paa Sjælland indtil sit giftermaal.

Maren Jørgensen Pedersen blev gift d. 7. no-



vember 1917 i Aasted med

Kresten Svane Jensen

der er født d. 26. april 1885 i Fredsø, Lødderup sogn, som søn af gaard
ejer Jens Jellesen Jensen og hustru Maren Kirstine Svane.

Kresten Svane Jensen har gaaet i skole i Fredsø, efter endt skole-
gang hjalp han en tid faderen ved landbruget, havde derefter et par enkel-
te pladser som landbrugsmedhjælper paa Mors. I 1915 blev han bestyrer
paa en gaard i Mollerup. Efter sit giftermaal blev han forpagter paa
Tæbring præstegaard i Tæbring sogn, her virkede han til ca. 1925, hvor-
efter han købte en gaard i Nautrup solgte denne og købte senere en gaard
i Lyby, herefter rejste familien til Mors hvor de først boede i Hvidbjerg
senere i Vils. Købte 1945 en mindre ejendom i Fredsø og drev denne til
1955 hvorefter han købte et hus i Fredsø som stadig bebos.

Kresten Svane Jensen har været formand i Fredsø venstrevælger-
forening. Han var i 1909-10 paa Ry højskole.

Adr. Fredsø Mors.

I ægteskabet er børnene:

1. Jens Jellesen Svane Jensen.
2. Ingrid Svane Jensen.
3. Ellen Kirstine Svane Jensen.
4. Kristian Svane Jensen.

II. H. 1. Jens Jellesen Svane Jensen

født d. 25. april 1920 i Tæbring, Tæbring sogn, som søn af gaardejer
Kresten Svane Jensen og hustru Maren Pedersen.

Jens Jellesen Svane Jensen døde som 22-årig.

II. H. 2. Ingrid Svane Jensen

født d. 13. maj 1923 i Tæbring, Tæbring sogn, som datter af gaard-
ejer Kresten Svane Jensen og hustru Maren Pedersen.

Ingrid Svane Jensen blev gift d. 5. november 1944 i Holbæk sogn
med

Aage Skovgaard Petersen

der er født d. 8. december 1922 i Tornved, Jyderup sogn, som søn af
gaardejer Carl Marius Petersen og hustru Gertrud Christiane Weinrich

Madsen.

Aage Skovgaard Petersen er fotograf.

Adr. Rudsgade 5, Ruds - Vedby.

I ægteskabet er datteren:

II. H. 2. a. Annelise Skovgaard Petersen, født d. 22. april 1950 i Ruds-Vedby.

II. H. 3. Ellen Kirstine Svane Jensen

født d. 3. oktober 1925 i Nautrup, som datter af gaardejer Kresten Svane Jensen og hustru Maren Pedersen.

Ellen Kirstine Svane Jensen blev gift d. 22. januar 1959 paa Præstø med

Willy Willemos Poulsen

der er født d. 1. oktober 1925 i Damsholte, som søn af jæger Hans Albert Poulsen og hustru Sofie Nielsen.

Willy Willemos Poulsen er skytte.

Adr. Erholm pr. Aarup, Fyn.

II. H. 4. Kristian Svane Jensen

er født d. 3. april 1929 i Næstild, Oddense sogn, som søn af gaardejer Kresten Svane Jensen og hustru Maren Pedersen.

Kristian Svane Jensen kom efter endt skolegang ud at tjene ved landbruget, var vinteren 1949-50 paa Frederiksborg højskole, hvorefter han aftjente sin værnepligt fra 1950-51, virkede derefter igen som landbrugsmedhjælper. I 1954 fik han tildelt et stykke jord fra Gammelgaard i Lyby, hvor han nu har et husmandssted.

Kristian Svane Jensen blev gift d. 8. november 1953 i Lødderup med

Dagmar Dam

der er født d. 22. juli 1932 i Vester Assels sogn, som datter af boelsmand Jens Peter Dam og hustru Anna Marie Møller.

Adr. Trustrup pr. Skive.

I ægteskabet er børnene:

II. H. 4. a. Kay Svane Jensen, født d. 16. januar 1954 i Lødderup.

II. H. 4. b. Kirsten Svane Jensen, født d. 30. januar 1955 i Trustrup.

II. H. 4. c. Ketty Svane Jensen, født d. 20. november 1956 i Trustrup.

III. Esper Jeppesen

er født d. 31. marts 1853 i Aasted, Aasted sogn, som søn af gaardejer Jeppe Hansen og hustru Ane Margrethe Jespersdatter, og han blev døbt i Aasted kirke d. 20. april 1853, faddere ved daaben var: gaardmandskone Maren Axelsdatter i Aastedskov og husmandskone Else Jensdatter i Aasted, ungkarl Christian Espersen, ungkarl Anders Nielsen og husmand Jens Ppulsen, alle af Aasted.

Esper Jeppesen var først møller i Aasted, senere gaardmand i Risum og derefter møller i Breum til sin død.

Esper Jeppesen blev gift d. 29. september 1876 i Aasted kirke med Kirsten Christensen (Toft) forlovere ved brylluppet var: gaardmand Jeppe Hansen i Aastedskov og gaardmand Christian Petersen Toft i Risum.

Kirsten Christensen (Toft) er født d. 27. december 1852 i Risum, Aasted sogn, som datter af gaardejer Christian Pedersen Toft og hustru Birthe Marie Milthersdatter, og hun blev døbt i kirken d. 2. januar 1853, faddere ved daaben var: husmandskone Anne Marie Pedersdatter i Risum, gaardmandskone Karen Nielsdatter, Risum, husmand Peder Hansen, Risum, husmand Christian Poulsen, Risum og aftægtsmand Jens Christensen Risum.

I ægteskabet er børnene:

- A. Johanne Jeppesen.
- B. Anna Margrete Jeppesen.
- C. Kristian Jeppesen.
- D. Hans Jeppesen.
- E. Jeppe Hansen Jeppesen.
- F. Birthe Jeppesen.
- G. Marinus Jeppesen.
- H. Gyrithe Marie Jeppesen.



III. A. Johanne Jeppesen

er født d. 21. oktober 1876 som datter af møller Esper Jeppesen og hustru Kirsten Christensen (Toft).

Johanne Jeppesen døde d. 13. februar 1950 i Bispebjerg og blev begravet d. 16. februar paa Bispebjerg kirkegaard.

Hun blev gift d. 22. november 1904 i Grinderslev sogn med Steffen Jensen

der er født d. 14. december 1881 i Sdr. Lem.

Steffen Jensen var købmand i Breum, Grinderslev sogn, men flyttede ca. 1917 til København.

Han døde d. 12. april 1952 i Bispebjerg, og blev begravet d. 19. april paa Bispebjerg kirkegaard.

I ægteskabet er børnene:

1. Dagmar Jensen.
2. Viggo Jensen.
3. Astrid Jensen.
4. Mary Jensen.
5. Kirsten Jensen.
6. Sigrid Jensen.
7. Jenny Jensen.

III. A. 1. Dagmar Jensen

er født d. 27. august 1905 i Breum, Grinderslev sogn, som datter af købmand Steffen Jensen og hustru Johanne Jeppesen.

Dagmar Jensen var sygeplejerske.

Hun døde ugift d. 6. juli 1953.

III. A. 2. Viggo Jensen

er født d. 28. oktober 1907 i Breum Grinderslev sogn, som søn af købmand Steffen Jensen og hustru Johanne Jeppesen.

Viggo Jensen er gift med

Else Olsen

Adr. Bøllegaards Allé 7, København N. V.

- III. A. 3. Astrid Jensen
er født d. 8. september 1909 i Breum, Grinderslev sogn, som datter
af købmand Steffen Jensen og hustru Johanne Jeppesen.
Astrid Jensen er gift med
Poul Poulsen
der er repræsentant.
Adr. Saralystvej 4, Højbjerg.
- III. A. 4. Mary Jensen
er født d. 2. februar 1911 i Breum, Grinderslev sogn, som datter
af købmand Steffen Jensen og hustru Johanne Jeppesen.
Mary Jensen er gift med
Børge Jørgensen
der er guldsmed.
Adr. Frederikssundsvej 68, København N. V.
- III. A. 5. Kirsten Jensen
er født d. 19. august 1914 i Breum, Grinderslev sogn, som datter
af købmand Steffen Jensen og hustru Johanne Jeppesen.
Kirsten Jensen er gift med
Frode Pedersen
der er overbetjent.
Adr. Paa Bjerget 34, København N. V.
- III. A. 6. Sigrid Jensen
er født d. 12. oktober 1915 i Breum, Grinderslev sogn, som datter
af købmand Steffen Jensen og hustru Johanne Jeppesen.
Sigrid Jensen er gift med
Morbeck
der er dekoratør.
Adr. Vilhelm Birkedals vej 12, København N. V.
- III. A. 7. Jenny Jensen
er født d. 5. december 1918 i Avedøre, Brøndbyøster sogn, som
datter af købmand Steffen Jensen og hustru Johanne Jeppesen.

Jenny Jensen blev gift d. 2. maj 1947 i Virum kirke med
Helge Jørgensen

der er født d. 16. december 1915 i København.

Helge Jørgensen er betjentformand.

Adr. Bispebjergvej 64, København N. V.

I ægteskabet er børnene:

- III. A. 7. a. Helle Jørgensen, født d. 21. april 1948 i København.
- III. A. 7. b. Kirsten Jørgensen, født d. 28. februar 1950 i København.

III. B. Anna Margrethe Jeppesen

født d. 29. december 1879 i Aasted sogn, som datter af møller Esper
Jeppesen og hustru Kirsten Christensen (Toft).

Hun døde d. 11. marts 1949 i Thorum.

Anna Margrethe Jeppesen var gift med



Thomas Andersen

der er født d. 24. februar 1876 i Lervad Horne sogn, som søn af
Anders Hansen Andersen og hustru Karen Vodder.

Thomas Andersen aftjente sin værnepligt ved livgarden. Han var
indkaldt til sikringstjenesten under forrige verdenskrig.

Thomas Andersen etablerede sig som købmand i Thorum 1903, og drev denne forretning med bl. a. foderstoffer til 1937. Her afstod han den til sønnen Aksel Andersen og byggede derefter et hus ved siden af forretningen, som han og hans hustru beboede til deres død.

Thomas Andersen døde d. 4. november 1950 og blev begravet i Thorum.

I ægteskabet er børnene:

1. Arne Andersen.
2. Karl Andersen.
3. Esther Andersen.
4. Aksel Andersen.
5. Kirsten Andersen.
6. Elna Andersen.
7. Vagn Andersen.

III. B. 1. Arne Andersen

er født d. 17. december 1907 i Thorum, som søn af købmand Thomas Andersen og hustru Anna Margrethe Jeppesen.

Arne Andersen har gaaet i skole i Thorum, efter endt skolegang kom han i koloniallære, herefter ½ aar paa handelshøjskolen i Aarhus, virkede derefter som kommis hjemme hos faderen. I 1933 købte han en forretning i Sundsøre, drev denne til 1937 hvorefter han købte sin nuhavende forretning i Breum, denne forretning indbefatter kolonial, korn og foderstoffer samt korntørreri.

Arne Andersen blev gift d. 11. oktober 1936 i Hem med

Mette Kirstine Nielsen

der er født d. 17. februar 1916 i Rødding, som datter af gaardejer Niels Kristian Nielsen og hustru Martha Svenningsen.

Mette Kirstine Nielsen har gaaet i skole i Lime, tjente derefter som husassistent indtil sit giftermaal afbrudt af ophold paa Vallekilde højskole i 1935 og et ophold paa Hadsten husholdningsskole i 1936.

Adr. Breum pr. Jebjerg.

I ægteskabet er børnene:

- III. B. 1. a. Mogens Lervad Andersen, kommis, født d. 23. april 1942 i Breum.
Adr. Solbjerg, Aarhus.
- III. B. 1. b. Bodil Lervad Andersen, født d. 17. december 1944 i Breum.

Thomas Andersen etablerede sig som købmand i Thorum 1903, og drev denne forretning med bl. a. foderstoffer til 1937. Her afstod han den til sønnen Aksel Andersen og byggede derefter et hus ved siden af forretningen, som han og hans hustru beboede til deres død.

Thomas Andersen døde d. 4. november 1950 og blev begravet i Thorum.

I ægteskabet er børnene:

1. Arne Andersen.
2. Karl Andersen.
3. Esther Andersen.
4. Aksel Andersen.
5. Kirsten Andersen.
6. Elna Andersen.
7. Vagn Andersen.

III. B. 1. Arne Andersen

er født d. 17. december 1907 i Thorum, som søn af købmand Thomas Andersen og hustru Anna Margrethe Jeppesen.

Arne Andersen har gaaet i skole i Thorum, efter endt skolegang kom han i koloniallære, herefter ½ aar paa handelshøjskolen i Aarhus, virkede derefter som kommis hjemme hos faderen. I 1933 købte han en forretning i Sundsøre, drev denne til 1937 hvorefter han købte sin nuhavende forretning i Breum, denne forretning indbefatter kolonial, korn og foderstoffer samt korntørreri.

Arne Andersen blev gift d. 11. oktober 1936 i Hem med

Mette Kirstine Nielsen

der er født d. 17. februar 1916 i Rødding, som datter af gaardejer Niels Kristian Nielsen og hustru Martha Svenningsen.

Mette Kirstine Nielsen har gaaet i skole i Lime, tjente derefter som husassistent indtil sit giftemaal afbrudt af ophold paa Vallekilde højskole i 1935 og et ophold paa Hadsten husholdningsskole i 1936.

Adr. Breum pr. Jebjerg.

I ægteskabet er børnene:

- III. B. 1. a. Mogens Lervad Andersen, kommis, født d. 23. april 1942 i Breum.
Adr. Solbjerg, Aarhus.
- III. B. 1. b. Bodil Lervad Andersen, født d. 17. december 1944 i Breum.

c. Henning Lervad Andersen, født d. 12. september 1946 i Breum.

d. Niels Lervad Andersen, født d. 6. februar 1951 i Breum.

III. B. 2. Karl Andersen

er født d. 6. januar 1909 i Thorum, som søn af købmand Thomas Andersen og hustru Anna Margrethe Jeppesen.

Karl Andersen er lagerekspedient.

Adr. Breum pr. Jebjerg.

III. B. 3. Esther Andersen

er født d. 21. februar 1910 i Thorum, som datter af købmand Thomas Andersen og hustru Anna Margrethe Jeppesen.

Esther Andersen er husbestyrerinde.

Adr. Grydetorvet 2, Thisted.

III. B. 4. Axel Andersen

er født d. 25. januar 1913 i Thorum, som søn af købmand Thomas Andersen og hustru Anna Margrethe Jeppesen.

Axel Andersen er revisor.

Adr. Ternevej 44, Nykøbing M.

Axel Andersen blev gift d. 28. november 1937 i Selde med

Karen Margrethe Nedergaard-Hansen

der er født d. 5. januar 1913 i Selde, som datter af dyrlæge Niels Hansen og hustru Karen Andersen (kaldet Nedergaard).

I ægteskabet er børnene:

III. B. 4. a. Karen Lervad Andersen, født d. 26. september 1938 i Thorum.

III. B. 4. b. Grethe Lervad Andersen, født d. 10. maj 1941 i Thorum.

III. B. 4. c. Niels Lervad Andersen, født d. 7. september 1945 i Thorum.

III. B. 5. Kirsten Andersen

er født d. 22. januar 1915 i Thorum, som datter af købmand Thomas Andersen og hustru Anna Margrethe Jeppesen.

Kirsten Andersen blev gift d. 28. marts 1955 i Skive med

Aksel Pedersen

der er født d. 20. april 1922 i Mogenstrup, Grinderslev sogn, som

søn af gaardejer Peder Kr. Pedersen og hustru Karen Steffensen.

Aksel Pedersen er vejarbejder.

Adr. Breum pr. Jebjerg.

I ægteskabet er børnene:

III. B. 5. a. Peder Kristian Lervad Pedersen, født d. 8. april 1958 i Breum.

III. B. 5. b. Ane Margrethe Lervad Pedersen, født d. 16. oktober 1960 i Breum.

III. B. 6. Elna Andersen

er født d. 25. februar 1917 i Thorum, som datter af købmand Thomas Andersen og hustru Anna Margrethe Jeppesen.

Elna Andersen har gaaet i skole i Thorum, tjente derefter som husassistent forskellige steder i Salling. I 1935 kom hun i damefrisørlære i Skive, virkede derefter som assistent og fra 1941 til 1946 som selvstændig i Selde.

Elna Andersen blev gift d. 12. oktober 1941 i Thorum med Peter Lindum Jeppesen

der er født d. 7. september 1921 i Selde, som søn af murer Søren Jeppesen og hustru Kirstine.

Peter Lindum Jeppesen har gaaet i skole i Selde, efter endt skolegang kom han i koloniallære i Selde brugsforening, virkede derefter som kommis til 1941 da han startede selvstændig forretning i Selde, denne drev han til 1946. Virkede derefter som ekspedient paa slagteriet i Skive til 1951 hvorefter han fik stilling som forvalter paa Koopmanns svineslagteri i Thisted, her virkede han til 1953. Har siden virket som grosserer i hørkræm og pølser i Skive.

Adr. Ringparken 10, Skive.

I ægteskabet er datteren:

III. B. 6. a. Else Lervad Jeppesen, født d. 16. oktober 1948 i Skive.

III. B. 7. Vagn Andersen

er født d. 12. november 1919 i Thorum, som søn af købmand Thomas Andersen og hustru Margrethe Jeppesen.

Vagn Andersen har gaaet i skole i Thorum, efter endt skolegang kom han i gartnerlære i Breum, derefter i koloniallære hos sin broder i Breum, virkede derefter som kommis forskellige steder i Jyl-

land til 1953 hvorefter han købte sin nuhavende forretning i Skive.

Adr. Grønnegade, Skive.

Vagn Andersen blev gift d. 10. juni 1950 i Ørslevkloster kirke med

Anna Kirstine Kristensen

der er født d. 5. august 1923 i Hejlskov, Ørslevkloster sogn, som datter af gaardejer Niels Kristensen og hustru Dorthea Katrine Kristensen.

Anna Kirstine Kristensen har gaaet i skole i Lund, var herefter hjemme hos forældrene som husassistent i ca. 3 aar, hvorefter hun kom paa Salling ungdomsskole i Jebjerg, har siden virket som husassistent forskellige steder paa egnen indtil sit giftermaal.

I ægteskabet er børnene:

- III. B. 7. a. Thomas Lervad Andersen, født d. 12. juli 1951 i Ramme.
- III. B. 7. b. Birthe Lervad Andersen, født d. 3. november 1954 i Skive.
- III. B. 7. c. Tove Lervad Andersen, født d. 30. april 1958 i Skive.

III. C.

Kristian Jeppesen

er født d. 23. marts 1880 som søn af møller Esper Jeppesen og hustru Kirsten Christensen (Toft).

Kristian Jeppesen var gaardejer i Vester Breum hvor han døde i april maa-ned 1931.

Han var gift med

Trine Jensen

der er født d. 10. april 1881 og døde 1929 i Breum.

I ægteskabet er børnene

1. Ester Kirstine Jeppesen.
2. Dorthe Jeppesen.
3. Esper Jeppesen.
4. Kirsten Jeppesen.
5. Niels Kristian Jeppesen.
6. Viggo Jeppesen.



Dorthe Jeppesen har skrevet følgende om sine forældre:

"Mine forældre havde landbrug i Vester Breum pr. Jebjerg, de døde begge i en forholdsvis ung alder fra 6 børn, hvoraf kun 3 var konfirmeret da mor døde. To aar senere døde min far og de to yngste børn kom i pleje hos en farbroder Marinus Jeppesen i Breum Mølle, her var de til de blev konfirmeret. Fars ejendom blev solgt, og vi fik plads forskellige steder i omegnen. Min ældste broder Esper døde i en alder af ca. 27 aar, min yngste broder Viggo døde efter et ulykkestilfælde paa Jenle 16 aar gammel".

Ester Kirstine Jeppesen

er født d. 10. august 1910 i Breum, Grinderslev sogn, som datter af gaardejer Kristian Jeppesen og hustru Trine Jensen.

Ester Kirstine Jeppesen har gaaet i skole i Breum, tjante derefter som husassistent til sit giftermaal afbrudt af et ophold paa Antvorskov højskole sommeren 1934.

Hun blev gift d. 3. maj 1940 i Skive med

Arne Henry Kjær

der er født d. 21. december 1913 i Ramten, Ørum sogn, som søn af bødsmand Martinus Kjær og hustru Mette Marie Nielsen.

Arne Henry Kjær har gaaet i skole i Ramten, var derefter hjemme hos forældrene til sit 16. aar, hvorefter han virkede som landbrugsmedhjælper paa forskellige større gaarde og herregaarde. I 1940 købte han et husmandssted i Skovsborg dette drev han i 3 aar, hvorefter han købte et hus samme sted og virkede som arbejdsmand forskellige steder til 1950. Købte derefter sit nuhavende hus i Gødvad og har her beskæftiget sig som vejmand og med andet arbejde, virker nu som ekstra postbud. Arne Henry Kjær har bl. a. arbejdet en del med slægtsforskning.

Adr. Gødvad pr. Silkeborg.

I ægteskabet er børnene:

a. Jytte Kjær, født d. 19. december 1941 i Skovsborg, Levring sogn.

Jytte Kjær har gaaet i skole i Skovsborg og paa Gødvad centralskole, tjante derefter som husassistent i ca. ½ aar. Har derefter haft forskellige stillinger som bagerekspeditrice og husbestyrerinde, bl. a. 1 aar i Bergen hos en amerikansk familie. Jytte Kjær er

meget interesseret i dans og akrobatik.

Adr. Solgaardens bageri, Aabyhøj.

- III. G. 1. b. Britta Hilma Kjær, handelselev, født d. 8. marts 1944 i Skovsborg, Levring sogn. Adr. Ansvej 24, Silkeborg.
- III. G. 1. c. Solveig Kjær, husassistent, født d. 21. maj 1945 i Kjellerup. Adr. Maagevej 3, Silkeborg.
- III. G. 1. d. Hans Kjær, født d. 26. december 1949 i Kjellerup.

III. C. 2. Dorthe Jeppesen

født d. 10. april 1912 i Breum, Grinderslev sogn, som datter af gaardejer Kristian Jeppesen og hustru Trine Jensen.

Dorthe Jeppesen har gaaet i skole i Breum, efter endt skolegang tjente hun som husassistent forskellige steder i Salling og paa Mors til sit giftermaal. Efter Giftermaalet havde hun i ca. 10 aar stilling hos tandlæge Vestergaard Christensen i Aalborg til 1960.

Dorthe Jeppesen blev gift d. 7. november 1937 i Grinderslev kirke med

Mandrup Kristian Kristensen

der er født d. 23. august 1911 i Volsted, som søn af landmand Lars Kristensen og hustru Karen Kirstine Larsen.

Mandrup Kristian Kristensen har gaaet i skole i Ørum. Han kom ud at tjene som 9aarig ved landbruget og virkede ved dette til 1937, hvorefter han startede en rulleforretning i Aalborg, denne drev han i ca. 1 aar, hvorefter han flyttede til Nr. Sundby, hvor han siden har virket som arbejdsmand, de sidste aar ved kommunen.

Adr. Dronningegade 2, Nørresundby.

I ægteskabet er børnene:

- III. C. 2. a. Egon Kristensen, maskinlærling, født d. 4. december 1943 i Nørresundby.
- III. C. 2. b. Bjarne Kristensen, bud, født d. 31. maj 1947 i Nørresundby.

III. C. 3. Esper Jeppesen

søn af gaardejer Kristian Jeppesen og hustru Trine Jensen.

Esper Jeppesen døde ca. 27 aar gammel.

III. C. 4. Kirsten Jeppesen

er født d. 10. april 1916 i Breum, Grinderslev sogn, som datter af gaardejer Kristian Jeppesen og hustru Trine Jensen.

Kirsten Jeppesen har gaaet i skole i Breum, kom derefter ud at tjene som husassistent. I 1936 kom hun i trikotagelære i fa. Chr. Simonsen, Vestergade 1, Skive hvor hun stadig virker nu som forretningsbestyrer.

Kirsten Jeppesen blev gift d. 16. februar 1945 i Skive med Carl Alfred Christensen

der er født d. 2. februar 1909 i Lyby, som søn af fhv. postbud Johannes Christensen og hustru Dorthea Christensen.

Carl Alfred Christensen har virket som repræsentant i bageriartikler indtil 1950. Startede herefter sin nuhavende en-gros virksomhed indenfor frugt.

Adr. Ringparken 8 B, Skive.

I ægteskabet er børnene:

- III. C. 4. a. Ole Christensen, født d. 17. september 1945 i Skive.
- III. C. 4. b. Ellen Christensen, født d. 13. juni 1949 i Skive.
- III. C. 4. c. Tove Christensen, født d. 15. september 1952 i Skive.

III. C. 5. Niels Kristian Jeppesen

er født d. 2. maj 1919 i Breum, Grinderslev sogn, som søn af gaardejer Kristian Jeppesen og hustru Trine Jensen.

Niels Kristian Jeppesen har gaaet i skole i Breum, tjente derefter som landbrugsmedhjælper forskellige steder. Virker nu som støberiarbejder.

Niels Kristian Jeppesen blev gift d. 1. juni 1947 i Odense med Marie Sørine Pedersen

der er født d. 24. januar 1919 i Troelstrup, som datter af gaardejer Anders Pedersen og hustru Else Marie Nielsen, Næstild pr. Jebjerg.

Marie Sørine Pedersen har gaaet i skole i Gammelstrup, var herefter hjemme til sit 18. aar, hvorefter hun kom ud at tjene til sit giftermal.

Adr. Resen pr. Skive.

I ægteskabet er børnene!'

III.C. 5. a. Lilly Jeppesen, født d. 2. juni 1946 i Næstild.

III.C. 5. b. Leif Jeppesen, født d. 7. december 1949 i Resen.

III.C. 5. c. Finn Jeppesen, født d. 18. januar 1952 i Resen.

III. C. 6. Viggo Jeppesen

søn af gaardejer Kristian Jeppesen og hustru Trine Jensen.

Viggo Jeppesen døde efter et ulykkestilfælde paa Jenle, 16 aar gammel.

III. D. Hans Jeppesen

født d. 29. februar 1884 i Risum, som søn af møller Esper Jepsen og hustru Kirsten Christensen (Toft).



Hans Jeppesen var gaardejer i Vester Breum, her døde han d. 26. december 1959.

Hans Jeppesen var gift første gang med Katrine Villadsen

og i dette ægteskab var sønnen:

1. Ejner Jeppesen.

Hans Jeppesen blev gift anden gang i Jebjerg med
Anne Katrine Sørensen
der er født d. 14. december 1884 i Jebjerg, som datter af boelsmand
Laust Sørensen Riis og hustru Vibeke Villadsen.

Anne Katrine Sørensen døde i september maaned 1953 i Breum.

I dette ægteskab er sønnen:

2. Esper Jeppesen.

III. D. 1. Ejner Jeppesen

er født d. 11. januar 1908 i Breum, Grinderslev sogn, som søn af
gaardejer Hans Jeppesen og dennes første hustru Katrine Villadsen.

Ejner Jeppesen har gaaet i skole i Grinderslev, var derefter
landbrugsmedhjælper hjemme hos faderen til 1926. Komderefter
paa landbrugsskole paa Sydsjælland fra 1926-27, efter endt højskole-
ophold havde han plads som landbrugsmedhjælper paa Sjælland i ca.
1 aar, hvorefter han atter kom hjem. Aftjente 1929 sin værnepligt ved
Geodætisk Institut. Købte 1920 en landejendom i Møgeltorum som han
drev til 1948, hvorefter han købte sin nuhavende ejendom i Lindum.

Ejner Jeppesen blev gift d. 8. april i Grinderslev med

Marie Knudsen

der er født d. 13. maj 1906 i Breum, som datter af gaardejer Jens
Peter Knudsen og hustru Johanne Kristensen.

Marie Knudsen har gaaet i skole i Grinderslev, tjente derefter
som husassistent bl. a. hjemme hos forældrene og 1 aar paa Sjælland
indtil sit giftermaal.

Adr. Lindum pr. Roslev.

I ægteskabet er børnene:

a. Katrine Jeppesen.

b. Aage Jeppesen.

III. D. 1. a. Katrine Jeppesen

er født d. 31. januar 1931 i Møgeltorum, som datter af gaardejer
Ejner Jeppesen og hustru Marie Knudsen.

Katrine Jeppesen har gaaet i skole i Junget, tjente derefter som
husassistent forskellige steder indtil sit giftermaal.

Katrine Jeppesen blev gift d. 31. oktober 1953 i Aasted med
Jens Nørgaard Madsen

der er født d. 17. juni 1926 i Aasted, som søn af boelsmand Peter Madsen og hustru Vita Nørgaard Pedersen.

Jens Nørgaard Madsen har gaaet i skole i Aasted. Passede herefter moderens ejendom, hvorefter han havde forskellige pladser ved landbruget bl. a. var han bestyrer paa en gaard i Ll. Thorum i 3 aar. Fra 1953 til 1957 var han bestyrer paa en gaard paa Helgenæs, hvorefter han købte sin nuhavende ejendom i Salling. Jens Nørgaard Madsen har været paa Lægaard landbrugsskole.

Adr. Sverrig pr. Roslev.

I ægteskabet er børnene:

- III. D. 1. a. 1) Else Nørgaard Madsen, født d. 29. juli 1954 paa Helgenæs.
- III. D. 1. a. 2)Ove Nørgaard Madsen, født d. 31. marts 1956 paa Helgenæs.
- III. D. 1. a. 3) Ib Nørgaard Madsen, født d. 30. juli 1959 i Sverrig, Torum sogn.

III. D. 1. b. Aage Jeppesen

er født d. 24. august 1934 i Junget, som søn af gaardejer Ejner Jeppesen og hustru Marie Knudsen.

Aage Jeppesen har gaaet i skole i Junget og Grinderslev, efter endt skolegang var han hjemme i ½ aar, hvorefter han kom i mejerilære først paa mejeriet "Nordsalling" og derefter paa Borup mejeri, efter endt læretid virkede han som mejerist paa Mollerup mejeri i 1 aar, blev derefter indkaldt til militæret og aftjente sin værnepligt ved 3. F. A. R. og kom paa M. P. skolen, derefter til Itzehoe. Efter militærtjenesten fik han d. 1. maj 1956 stilling paa mejeriet "Daneløkke", senere paa Elinelund i Støvring, Struer andelsmejeri og Lindknud, siden 1. februar 1962 paa Stauning andelsmejeri.

Aage Jeppesen var fra 1956-57 paa Vejle idrætsskole, 1957-58 paa Hadsten højskole og fra 1958-59 paa Dalum mejeriskole.

Aage Jeppesen blev gift d. 29. oktober 1960 i Struer med

Ulla Boch

der er født d. 30. marts 1937 i Struer, som datter af murer Sofus Boch og hustru Karen Marie Sørensen.

Ulla Boch har gaaet i skole i Struer, tjente derefter som husassi-

stent i ca. 1 aar, hvorefter hun kom i dameskrædderlære i 4 aar, herefter fik hun stilling paa en kjolefabrik i Herning, hvor hun virkede i 1½ aar, derefter var hun i 2 aar ansat paa en konfektionsfabrik i Aarhus, kom herefter tilbage til Struer, hvor hun virkede til sit giftermaal.

Adr. Stauning pr. Skjern.

I ægteskabet er datteren:

III. D. 1. b. 1) Susanne Jeppesen, født d. 8. oktober 1961 i Lindknud.

III. D. 2. Esper Jeppesen

er født d. 14. maj 1920 i Breum, Grinderslev sogn, som søn af gaardejer Hans Jeppesen og dennes anden hustru Anne Katrine Sørensen.

Esper Jeppesen har gaaet i skole i Grinderslev, har siden været hjemme paa gaarden hvilken han overtog i 1956.

Esper Jeppesen blev gift d. 17. maj 1958 i Timring med Anne Gilbjerg Jensen

der er født d. 22. september 1932 i Timring, som datter af gaardejer Jens Gilbjerg Jensen og hustru Birthe Arentsen.

Anne Gilbjerg Jensen har gaaet i skole i Timring, tjente derefter som husassistent indtil sit giftermaal, en del af tiden hjemme hos forældrene.

Anne Gilbjerg Jensen var i sommeren 1954 paa Tommerup højskole.

Adr. Vester Breum pr. Jebjerg.

I ægteskabet er børnene:

III. D. 2. a. Anette Gilbjerg Jeppesen, født d. 14. november 1960 i Breum, Grinderslev sogn.

III. D. 2. b. Birthe Gilbjerg Jeppesen, født d. 14. november 1960 i Breum, Grinderslev sogn.

III. E.

Jeppe Hansen Jeppesen

er født d. 30. december 1888 i Risum, Aasted sogn, som søn af møller ~~Esper~~ Jeppesen og hustru Kirsten Christensen (Toft).

Jeppe Hansen Jeppesen har gaaet i skole i Grinderslev. Efter endt skolegang kom han i handelslære i Egebjerg ved Vinderup, herefter var han kommis i Struer og Breum i 6½ aar hvorefter han i 1911 købte en købmandsforretning i Rødkjærsgade, denne drev han i 2½ aar hvorefter han købte forretning i Aasted som han drev i 41 aar til 1954, købte da en ejendom i Skive hvor han stadig bor.

Jeppe Hansen Jeppesen blev gift d. 2. april 1911 i Grinderslev med



Maren Hald Nielsen

der er født d. 30. december 1881 i Breum, Grinderslev sogn, som datter af møller Andreas Hald Nielsen og hustru Anne Marlene Hanghøj.

Maren Hald Nielsen har gaaet i skole i Grinderslev, virkede herefter som syerske i 1 aar, hvorefter hun blev ansat paa Thise mejeri hvor hun blev uddannet som mejerske, hvorefter hun en tid virkede som saadan, har desuden været husholdningselev paa Det ny Missionshotel i København. Maren Hald Nielsen har været elev paa Askov høj-

skole.

Adr. Fyensgade 2, Skive.

I ægteskabet er børnene:

1. Vagn Hald Jeppesen.
2. Anna Magdalene Hald Jeppesen.
3. Elisabeth Hald Jeppesen.

III. E. 1. Vagn Hald Jeppesen

er født d. 6. august 1913 i Selde, Aasted sogn, som søn af fhv. købmand Jeppe Hansen Jeppesen og hustru Maren Hald Nielsen.

Vagn Hald Jeppesen har taget præliminæreksamen, derefter handelsuddannet med senere handelsskolékssamen fra den Jydske Handelshøjskole i Aarhus. Uddannet i skibsmæglerbranchen i Hamburg, 3 aars ophold, senere fortsættelse paa mægler- og rederikonator i Liverpool, arbejdede for Admiralitetet og krigsministeriet i Liverpool og Birkenhead under krigen. Har siden 1946 været eneindehaver af rederi og skibsmæglerfirma i London: Jeppesen, Heaton Limited 49, Leadenhall Street, London E. C. 3., England.

Vagn Hald Jeppesen blev gift d. 26. juli 1941 i Wallasey med Marjorie Heriot Shearer

der er født d. 6. januar 1914 i Wallasey, som datter af skibsbygningsingeniør James Shearer og hustru Florence Sawyer.

Privat adr. 72, Longdown Lane North, Epsom, Surrey, England.

I ægteskabet er sønnen:

III. E. 1.a. Ian Heriot Jeppesen, student, født d. 1. juli 1944 i Liverpool.

III. E. 2. Anna Magdalene Hald Jeppesen

er født d. 10. juni 1918 i Aasted, som datter af fhv. købmand Jeppe Hansen Jeppesen og hustru Maren Hald Nielsen.

Anna Magdalene Hald Jeppesen har gaaet i skole i Aasted og senere paa Roslev realskole hvorfra hun udgik med præliminæreksamen, var herefter hjemme til sit 18. aar, hvorefter hun i 1937 blev optaget paa Winters seminarium i Silkeborg, hvorfra hun demitterede i 1941, fik stilling i Viborg og virkede her til 1952. Har siden virket som lærerinde paa Nordre skole i Skive.

Anna Magdalene Hald Jeppesen blev gift d. 19. maj 1946 i Aasted med

Arne Kristian Nielsen

der er født d. 2. januar 1912 i Vridsted, Vridsted sogn, som søn af fhv. bagermester Morten Johan Nielsen og hustru Emilie Johanne Nielsen.

Arne Kristian Nielsen har gaaet i skole i Nykøbing Mors, efter endt skolegang kom han i lære som typograf, men fortsatte ikke læretiden ud, herefter var han i ca. 4 aar ude at tjene som landbrugsmedhjælper. Blev i 1934 optaget paa Jelling seminarium og demitterede herfra i 1938. Virkede herefter fra 1. august 1938 til 1. april 1939 som vikar i Fly, Grauballe og Frederiksdal, hvorefter han fik stilling paa Viborg kommuneskole, her virkede han til den 1. august 1952 hvor han fik embede i Skive, fra 1958 som viceskoleinspektør.

Arne Kristian Nielsen har været formand for Jydsk svømmeunions livredningsudvalg fra 1948 til 1958. Er formand for fælleslærer-raadet i Skive.

Adr. Porshøjvej 27, Skive.

I ægteskabet er børnene:

III. E. 2. a. Knud Jeppe Hald Nielsen, født d. 6. januar 1947 i Viborg.

III. E. 2. b. Karl Johan Hald Nielsen, født d. 11. maj 1949 i Viborg.

III. E. 3. Elisabeth Hald Jeppesen

er født d. 23. januar 1921 i Aasted, som datter af fhv. købmand Jeppe Hansen Jeppesen og hustru Maren Hald Nielsen.

Elisabeth Hald Jeppesen har gaaet i skole i Aasted i 5 aar, der efter paa Roslev realskole hvorfra hun tog præliminæreksamen, efter endt skolegang var hun i ca. 1 aar hjemme hos forældrene og senere hos købmand Holmberg i Kjellerup, havde derefter stilling paa Buchtrups annoncebureau i Aarhus. Blev i 1940 optaget paa Silkeborgs seminarium hvorfra hun demitterede 1944. Har siden virket som lærerinde i Skive og Randers og fra 1947 atter i Skive hvor hun stadig virker.

Elisabeth Hald Jeppesen blev gift d. 30. juni 1946 i Aasted med Erik Damgaard Møller der er født d. 8. februar 1922 i Skive, som søn af gartner Gert Møller

og hustru Sigrid Marie Jensen.

Erik Damgaard Møller har gaaet i skole i Skive, hvor han tog re-aleksamen, efter endt skolegang hjalp han faderen i gartneriet i ca. 2 aar afbrudt af et ophold paa Krabbesholm højskole. Blev 1940 optaget paa Silkeborg seminarium hvorfra han demitterede 1944, virkede her-efter som vikar paa Bjerringbro realskole i 1 aar og i Randers i 2 aar, heraf en tid som timelærer. Har siden 1947 haft fast embede i Skive. å

Erik Damgaard Møller er formand for Skive lærerforening, og i sin fritid dyrker han en del musik.

Adr. Frederiksdal allé 17, Skive.

I ægteskabet er børnene:

- III. E. 3. a. Karen Damgaard Møller, født d. 14. marts 1952 i Aarhus.
- III. E. 3. b. Hanne Damgaard Møller, født d. 16. januar 1956 i København.

III. F. Birthe Jeppesen

er født d. 15. april 1890 i Risum, Aasted sogn, som datter af møller Esper Jeppesen og hustru Kirsten Christensen (Toft).

Birthe Jeppesen har gaaet i skole i Selde og Grinderslev, tjente derefter som husassistent til sit giftermaal.

Birthe Jeppesen blev gift d. 17. marts 1910 i Grinderslev med Esper Jepsen der er født d. 13. marts 1889 i Roslev, som søn af gaardejer Peder Jepsen og hustru Ane Mikkelsen.



Esper Jepsen døde d. 25. juni 1959 i Jebjerg.

Han købte i 1909 "Brøddinggaard", som endnu drives af Birthe Jeppesen. Esper Jepsen har været landbrugskyndig direktør for kreditforeningen og formand for Jebjerg mejeri i 40 aar.

Adr. "Brøddinggaard" pr. Jebjerg.

I ægteskabet er børnene:

- 1. Peder Jepsen.

2. Arne Jepsen.
3. Ane Jepsen.
4. Kirsten Jepsen.
5. Agnete Jepsen.
6. Esper Jepsen.
7. Erik Jepsen.
8. Mogens Jepsen.
9. Inger Jepsen.
10. Esper Jepsen, død som lille
11. Esper Jepsen, død som lille.

III. F. 1. Peder Jepsen

er født d. 20. september 1910 i Jebjerg, som søn af gaardejer Esper Jepsen og hustru Birthe Jeppesen.

Peder Jepsen har gaaet i skole i Jebjerg, efter endt skolegang kom han i handelslære. Købte senere en købmandsforretning i Skive, denne drev han til 1935 hvorefter han gik over i bladvirksomheden og kom, efter et ophold paa den Nordiske folkehøjskole i Geneve, til Horsens folkeblad hvor han overtog ledelsen af Brædstrup-afdelingen. Blev d. 1. april 1940 redaktør af Skive Venstreblad.

Peder Jepsen blev gift d. 22. april 1943 i Jebjerg med Anne Marie Hansine Harriis der er født d. 27. november 1911 i Ryslinge, som datter af gartner Herman Harriis og hustru Karoline Martine Nielsen.

Adr. Nørregade 22, Skive.

I ægteskabet er børnene:

- III. F. 1. a. Birte Jepsen, født d. 15. oktober 1943 i Skive.
III. F. 1. b. Jørgen Jepsen, født d. 23. september 1945 i Skive.
III. F. 1. c. Kirsten Jepsen, født d. 16. marts 1949 i Skive.

III. F. 2. Arne Jepsen

er født d. 29. maj 1913 i Jebjerg, som søn af gaardejer Esper Jepsen og hustru Birthe Jeppesen.

Arne Jepsen er salgschef.

Han døde d. 10. november 1959 i Skive.

Han blev gift d. 19. maj 1936 i Lyby med

Elisabeth Tækker

der er født d. 29. september 1909 i Lyby, som datter af gaardejer Peter Tækker og hustru Petra Kaastrup.

Adr. Aage Nielsensvej, Skive.

I ægteskabet er børnene:

- a. Petra Tækker Jepsen.
- b. Esper Tækker Jepsen
- c. Peter Tækker Jepsen.
- d. Niels Tækker Jepsen.

III. F. 2. a. Petra Tækker Jepsen

er født d. 29. april 1937 i Oddense, Oddense sogn, som datter af salgschef Arne Jepsen og hustru Elisabeth Tækker.

Petra Tækker Jepsen blev gift d. 18. november 1961 i Skive med Palle Hans Helge Panstrup

der er født d. 27. maj 1937 i København som søn af chauffør Helge Pedersen og hustru Viola Hansen.

Palle Hans Helge Panstrup er grosserer.

Adr. Rugvænget 90, Ballerup.

III. F. 2. b. Esper Jepsen

er født d. 24. maj 1939 i Hindborg, Hindborg sogn, som søn af salgschef Arne Jepsen og hustru Elisabeth Tækker.

Esper Jepsen er installatør.

Adr. p. t. Thule, Grønland.

III. F. 2. c. Peter Tækker Jepsen

er født d. 15. februar 1942 i Skive, som søn af salgschef Arne Jepsen og hustru Elisabeth Tækker.

III. F. 2. d. Niels Tækker Jepsen

er født d. 14. januar 1944 i Abildgaard, som søn af salgschef Arne Jepsen og hustru Elisabeth Tækker.

Niels Tækker Jensen er barber.

Adr. Aage Nielsensvej, Skive.

III. F. 3. Ane Jepsen

er født d. 7. juni 1914 i Jebjerg, som datter af gaardejer Esper Jepsen og hustru Birthe Jeppesen.

Ane Jepsen er bogholderske paa Skive Venstreblad, hvor hun blev ansat i 1932.

Adr. Slotsgade 2 A, Skive.

III. F. 4. Kirsten Jepsen

er født d. 12. december 1916 i Jebjerg, som datter af gaardejer Esper Jepsen og hustru Birthe Jeppesen.

Kirsten Jepsen var i tiden fra 1. maj 1938 til 1. maj 1948 ansat som sekretær og husjomfru hos nu afdøde forpagter Th. Madsen Mygdal, Orupgaard, Nykøbing Falster.

Kirsten Jepsen blev gift d. 23. juni 1948 i Jebjerg med Cläes Ove Ericsson

der er født d. 18. juli 1918 i Katrineholm, Sverige, som søn af arkitekt Cläes Andreas Ericsson og hustru Helene Eller.

Cläes Ove Ericsson er gaardejer.

Adr. Nygaard pr. Roslev.

I ægteskabet er børnene:

III. F. 4. a. Bo Ericsson, født d. 30. april 1950 i Roslev.

III. F. 4. b. Maj-Britt Ericsson, født d. 10. november 1951 i Roslev.

III. F. 5. Agnete Jepsen

er født i Jebjerg som datter af gaardejer Esper Jepsen og hustru Birthe Jeppesen.

Agnete Jepsen er gift med

Kroyer Nielsen

der er vognmand.

Adr. Raadhusvej 24, Ballerup.

III. F. 6. Esper Jepsen

er født d. 6. juli 1920 i Jebjerg, som søn af gaardejer Esper Jepsen og hustru Birthe Jeppesen.

Esper Jepsen er landmand.

Adr. "Brøddinggaard", Jebjerg st.

III. F. 7.

Erik Jepsen

er født d. 27. april 1926 i Jebjerg, som søn af gaardejer Esper Jepsen og hustru Birthe Jeppesen.

Erik Jepsen har gaaet i skole i Jebjerg, efter endt skolegang hjalp han en kort tid faderen, herefter havde han omkring 1941 et ophold paa Salling ungdomsskole og kom herfra paa Hegnet som landbrugselev og senere paa Aarupgaard paa Nykøbing Falster, var derefter hjemme hos faderen et aar, hvorefter han i 1947 kom paa Asmildkloster landbrugsskole. Fra d. 28. april 1948 til 1949 arbejdede han som landbrugsmedhjælper i Sverige. Fik derefter stilling som repræsentant ved. fa. Rotor i Varde, hvor han virkede til 1951, rejste saa atter til Sverige og virkede 1 aar. Den 9. oktober 1955 købte han sin nuhavende ejendom "Kropsgaard" i Bostrup, virker desuden som repræsentant for fa. Rotor.

Erik Jepsen blev gift d. 4. april 1956 i Balling med

Kirsten Marie Høstgaard Jespersen

der er født d. 1. marts 1936 i Balling, som datter af præst Aage Chr. Jespersen og hustru Bodil Kirstine Høstgaard Møller.

Kirsten Marie Høstgaard Jespersen har gaaet i skole i Balling, virkede derefter som husassistent forskellige steder i Balling til sit giftermal.

Kirsten Marie Høstgaard Jespersen har været paa Aabybro ungdomsskole 1951 og paa Ankerhus husholdningsskole i 1954.

Adr. "Kropsgaard", Bostrup pr. Jebjerg.

I ægteskabet er børnene:

III. F. 7. a. Kim Høstgaard Jepsen, født d. 22. december 1956 paa Skive sygehus.

III. F. 7. b. Lene Høstgaard Jepsen, født d. 19. oktober 1960 paa Skive sygehus.

III. F. 8.

Mogens Jepsen

er født d. 16. marts 1924 i Jebjerg, som søn af gaardejer Esper Jepsen og hustru Birthe Jeppesen.

Mogens Jepsen er landmand.

Han blev gift d. 28. september 1946 i Jebjerg med

Grethe Møller Jespersen

der er født d. 15. december 1920 i Vestervig, som datter af rentier

Niels Kristian Jespersen og hustru Karen Marie Møller.

Adr. Gamstrup pr. Roslev.

I ægteskabet er sønnen:

III. F. 8. a. Niels Jepsen, født d. 2. maj 1948 i Roslev.

III. F. 9. Inger Jepsen

er født d. 16. juni 1933 i Jebjerg, som datter af gaardejer Esper Jepsen og hustru Birthe Jeppesen.

Inger Jepsen tog præliminæreksamen i 1949 fra Roslev kommunale folke- og realskole, blev fra 1952 til 1955 uddannet som sygeplejerske paa Skive sygehus.

Inger Jepsen blev gift d. 1. april 1961 i Jebjerg med

Jens Iver Balling

der er født d. 11. februar 1932 i Skive som søn af direktør Laust Balling og hustru Eva Christiansen.

Jens Iver Balling er disponent.

Adr. R. Hougaardsvej 31, Krstrup pr. Randers.

III. G. Marinus Jeppesen

er født d. 4. oktober 1891 i Risum, Aasted sogn, som søn af møller



Esper Jeppesen og hustru Kirsten Christensen (Toft).

Marinus Jeppesen døde i april maaned 1948 i Breum.

Marinus Jeppesen har gaaet i skole i Breum, efter endt skolegang var han hjemme hos faderen og hjalp denne med landbrug og mølleri, dette overtog han efter faderens død og drev det til ca. 1941. Arbejdede herefter som kok forskellige steder i Salling til sin død.

Marinus Jeppesen blev gift d. 2. juli 1931 i Lihme med

Karen Knudsen Kristiansen

der er født d. 29. april 1900 i Vadum, Lihme sogn, som datter ad gaardejer Knud Knudsen Kristiansen og hustru Ane Elisabeth Villadsen.

Karen Knudsen Kristiansen har gaaet i skole i Aalbæk, efter endt skolegang var hun hjemme som husassistent til sit 19. aar, havde derefter plads 2 forskellige steder i Salling til ca. 1920, hvorefter hun havde et ophold paa Uldum højskole, virkede derefter som husassistent og husbestyrerinde til sit giftermaal.

Karen Knudsen Kristiansen har efter giftermaalet haft stilling som rengøringsassistent ved Vest Salling banen.

Adr. Stationsvej , Spøttrup.

I ægteskabet er børnene:

1. Knud Erik Jeppesen.
2. Kirsten Jeppesen.

III. G. 1. Knud Erik Jeppesen

er født d. 10. marts 1933 i Breum, Grinderslev sogn, som søn af gaardejer Marinus Jeppesen og hustru Karen Knudsen Kristiansen.

Knud Erik Jeppesen har gaaet i skole i Breum, efter endt skolegang kom han i bagerlære først i Aars og derefter i Spøttrup, har siden virket som svend forskellige steder, virker nu i Klejtrup. Knud Erik Jeppesen aftjente sin værnepligt ved flyvevaabenet i Karup fra 1952 til 1953.

Knud Erik Jeppesen blev gift d. 8. november 1958 i Allingaabro med

Kirstine Skov

der er født d. 3. januar 1929 i Allingaabro, som datter af gaardejer Anders Skov og hustru Poulina Sedenius.

Kirstine Skov har gaaet i skole i Allingaabro, tjente derefter som husassistent forskellige steder paa Randersegnen til sit giftermaal. Har efter sit giftermaal haft stilling paa en central en kort tid.

Adr. Hvornum pr. Hobro.

III. G. 2. Kirsten Jeppesen

er født d. 27. februar 1936 i Breum, Grinderslev sogn, som datter af gaardejer Marinus Jeppesen og hustru Karen Knudsen Kristiansen.

Kirsten Jeppesen har gaaet i skole i Breum og Rødding, tjente derefter som husassistent forskellige steder til sit giftermaal.

Kirsten Jeppesen blev gift d. 23. august 1959 i Rødding med Tage Sterndorff Hansen

der er født d. 15. december 1930 i Højrup, Herslev sogn, som søn af gaardejer Henry Anders Hansen og hustru Maren Sterndorff.

Tage Sterndorff Hansen har gaaet i skole i Højrup, virkede derefter ved landbruget bl. a. paa Askov forsøgsgaard.

Tage Sterndorff Hansen har været paa Skannerup ungdomsskole og Vallekilde højskole. Er nu forpagter af faderens gaard i Højrup.

Adr. Højrup pr. Taulov.

I ægteskabet er sønnen:

III. G. 2. a. Torben Sterndorff Hansen, født d. 29. juli 1960 i Højrup, Herslev sogn.

III. H. Gyrithe Marie Jeppesen

er født d. 6. februar 1896 i Risum, Aasted sogn, som datter af møller Esper Jeppesen og hustru Kirsten Christensen (Toft).

Gyrithe Marie Jeppesen har gaaet i skole i Grinderslev, efter endt skolegang var hun hjemme hos forældrene, var derefter ude at tjene i ½ aar til sit giftermaal.

Gyrithe Marie Jeppesen



døde den 28. april 1959 i Skive.

Hun blev gift d. 4. november 1921 i Grinderslev med
Anton Morten Nielsen Bajlum
der er født d. 3. maj 1893 i Risum, Aasted sogn, som søn af gaardejer
Niels Kristian Mortensen Nielsen og hustru Ane Mikkelsdatter.

Anton Morten Nielsen Bajlum har gaaet i skole i Aasted, efter endt
skolegang var han landbrugsmedhjælper hjemme hos forældrene. Var
1912-13 paa Testrup højskole og 1913-14 paa Asmildkloster landbrugs-
skole.

I 1921 overtog han fødegaarden i Aasted, gaarden drev han i ca. 10
aar hvorefter han i 1931 flyttede til Skive hvor han arbejdede paa Skive
korn- og fædderstof til 1958. Anton Morten Nielsen Bajlum har været i
Aasted menighedsraad i ca. 3 aar.

Adr. Godthaabsvej 24, Skive.

I ægteskabet er børnene:

1. Marie Bajlum.
2. Niels Christian Bajlum.
3. Esper Bajlum.
4. Signe Bajlum.

III. H. 1. Marie Bajlum

er født d. 4. maj 1923 i Aasted, som datter af fhv. gaardejer Anton
Morten Nielsen Bajlum og hustru Gyrithe Marie Jeppesen.

Marie Bajlum har gaaet i skole i Aasted og Skive, efter endt sko-
legang tjente hun som husassistent i Skive i 5 aar, blev derefter bager-
ekspeditrice og senere servitrice paa afholdshotellet til sit giftermaal.
Virker nu som filetskærerske i Glyngøre.

Marie Bajlum blev gift d. 3. juni 1948 i Skive med
Paul Frederik Dalsgaard
der er født d. 9. november 1919 i Grinderslev, som søn af arbejdsmand
Otto Senius Dalsgaard og hustru Thyra Olga Kristensen.

Paul Frederik Dalsgaard har gaaet i skole i Grinderslev og Breum,
tjente derefter ved landbruget forskellige steder paa egnen omkring
Salling til 1940, virkede herefter som portør paa Skive sygehus, blev
senere chauffør hos flyttefirmaet Chr. Hansen og søn. Virker nu som
chauffør ved Skive Tømmerhandel.

Adr. Nordgaardsvej 41, Skive.

I ægteskabet er børnene:

III. H. 1. a. Ove Dalsgaard, født d. 30. juni 1948 i Skive.

III. H. 1. b. Erik Dalsgaard, født d. 3. juni 1949 i Skive.

III. H. 2. Niels Christian Bajlum

er født d. 6. marts 1924 i Aasted, som søn af fhv. gaardejer Anton Morten Nielsen Bajlum og hustru Gyrithe Marie Jeppesen.

Niels Christian Bajlum er fodermester.

Adr. "Lundegaard", Køstrup pr. Brenderup.

III. H. 3. Esper Bajlum

er født d. 7. maj 1925 i Aasted, som søn af fhv. gaardejer Anton Morten Nielsen Najlum og hustru Gyrithe Marie Jeppesen.

Esper Bajlum er tekstilarbejder.

Han er gift med

Ilse

Adr. Skovaborgsvägen 32, Boraas, Sverrig.

III. H. 4. Signe Bajlum

er født d. 26. august 1926 i Aasted, som datter af fhv. gaardejer Anton Morten Nielsen Bajlum og hustru Gyrithe Marie Jeppesen.

Signe Bajlum døde i 1949.

IV. Jens Mulvad Jeppesen

er født d. 21. januar 1857 i Aasted, Aasted sogn, som søn af gaardejer Jeppe Hansen og hustru Ane Margrethe Jespersdatter, og han blev hjemmedøbt d. 25. januar og fremstillet i kirken d. 9. april samme aar, faddere var: snedker Christen Mogensens hustru Ane Hansdatter i Risum og gaardkone Maren Christensen i Aasted, ungkarl Erik Espersen i Aasted og husmand Jens Poulsen sammesteds.

Jens Mulvad Jeppesen var gaardejer, først i Taustrup, Dururp sogn, siden paa Selde, Nørmark, hvortil han købte Branden gaard.

Han døde d. 4. september 1930 i Selde og blev begravet d. 10.

september.

Jens Mulvad Jeppesen
blev gift d. 24. juli 1885 i
Durup kirke med
Inger Sørensen
forlovere ved brylluppet
var: Gaardmand Jeppe Han-
sen af Aasted og gaardmand
Søren Jensen Hedegaard i
Toustrup.



Toustrup, Durup sogn

Inger Sørensen er født d. 4. januar 1862 i ~~Fogstrup, Thersø sogn,~~
som datter af gaardejer Søren Jensen Hedegaard og hustru Karen
Marie Christensen.

Hun blev hjemmedøbt d. 7. januar 1862 og fremstillet i kirken
d. 13. april samme aar, faddere var: huskone Inger Christensen i
Toustrup, pigen Karen Jensen i Hedegaard, gaardmand Morten Ja-
cobsen i Tøndering, husmand Anders Christensen i Toustrup og hus-
mand Jens Christian Christensen i Bysted.

Inger Sørensen døde paa Skive sygehus d. 18. juli 1939 og blev
begravet d. 22. juli paa Selde kirkegaard.

I ægteskabet er børnene:

- A. Jeppe Marinus Jeppesen.
- B. Anna Margrete Jeppesen.
- C. Søren Hedegaard Jeppesen.

IV. A. Jeppe Marinus Jeppesen

er født d. 2. juli 1886 i Durup, som søn af gaardejer Jens Mulvad
Jeppesen og hustru Inger Sørensen.

Jeppe Marinus Jeppesen har gaaet i skole i Selde, efter endt skolega-
skolegang kom han i koloniallære i 3 aar, tjente derefter som land-
brugsmedhjælper forskellige steder paa egnen til 1918, hvorefter
han købte en ejendom i Arden, denne drev han i ½ aar købte derefter
en ejendom i Thise, denne ejendom drev han i 16 aar, hvorefter han
købte "Strømgaard" i Grættrup som han drev i 10 aar. Købte 1944
sin nuhavende ejendom i Junget.

Jeppes Marinus Jeppesen
aftjente sin værnepligt i 1911
som infanterist i København.
Han har været i forældrerådet
i Thise og Junget.

Jeppes Marinus Jeppesen
blev gift d. 26. marts 1918
i Selde med

Johanne Krestine Jensen

der er født d. 14. august 1893 i Selde som datter af gaardejer Niels
Kristian Jensen og hustru Birthe Eskildsen.

Johanne Krestine Jensen har gaaet i skole i Selde, virkede derefter
som husassistent forskellige steder til sit giftermaal.

Adr. Junget pr. Roslev.

I ægteskabet er børnene:

1. Jens Christian Mulvad Jeppesen.
2. Aage Mulvad Jeppesen.
3. Knud Mulvad Jeppesen.
4. Else Mulvad Jeppesen.
5. Agnes Mulvad Jeppesen.

IV. A. 1. Jens Christian Mulvad Jeppesen

er født d. 25. december 1918 i Thise, Thise sogn, som søn af boels-
mand Jeppes Marinus Jeppesen og hustru Johanne Krestine Jensen.

Jens Christian Mulvad Jeppesen har gaaet i skole i Thise, kom
derefter paa Jebjerg ungdomsskole, efter endt skoleophold var han
hjemme i 3 aar. Kom i 1937 i lære som møbelsnedker i Roslev, Braa-
rup, Vinde og sidst Skive, hvor læretiden afsluttedes i 1941, aftjente
herefter sin værnepligt som infanterist i Randers og senere i Viborg.
Har siden virket som møbelsnedker i sin tidligere læreplads i Skive.

Jens Christian Mulvad Jeppesen blev gift d. 28. juli 1944 i Skive
med

Mary Dorthea Pedersen

der er født d. 8. januar 1921 i Skive, som datter af fhv. murermester
Kristian Vilhelm Pedersen og hustru Krestine Marie Mikkelsen.



Mary Dorthea Pedersen har gaaet i skole i Lund, virkede derefter som ekspeditrice i forskellige forretninger i Skive.

Adr. Holstebrovej 12, Skive.

I ægteskabet er datteren:

IV. A. 1. a. Ellis Birgit Mulvad Jeppesen, født d. 9. oktober 1946 i Skive.

IV. A. 2. Aage Mulvad Jeppesen

er født d. 27. januar 1921 i Thise, Thise sogn, som søn af boelsmand Jeppe Marinus Jeppesen og hustru Johanne Krestine Jensen.

Aage Mulvad Jeppesen har gaaet i skole i Thise og Junget, efter endt skolegang tjente han ved landbruget til 1946, fik herefter ansættelse paa et foderstoflager i Torum. Har siden 1948 virket som bryggeriarbejder paa Breum Bryghus.

Aage Mulvad Jeppesen er desuden akvisitør i forsikringsselskabet Baltica.

Han blev gift d. 27. oktober 1946 i Breum, Grinderslev sogn med Gerda Hansen Vestergaard der er født d. 3. februar 1926 i Breum, Grinderslev sogn, som datter af fhv. assurandør Søren Hansen Vestergaard og hustru Kirsten Laustsen.

Gerda Hansen Vestergaard har gaaet i skole i Breum, efter endt skolegang tjente hun som husassistent, har desuden været en del hjemme paa grund af moderens tidlige død.

Adr. Breum pr. Jebjerg.

I ægteskabet er børnene:

IV. A. 2. a. Villy Mulvad Jeppesen, født d. 10. maj 1948 i Breum, Grinderslev sogn.

IV. A. 2. b. Kirsten Mulvad Jeppesen, født d. 16. marts 1953 i Breum, Grinderslev sogn.

IV. A. 3. Knud Mulvad Jeppesen

er født d. 23. maj 1923 i Thise, Thise sogn, som søn af boelsmand Jeppe Marinus Jeppesen og hustru Johanne Krestine Jensen.

Knud Mulvad Jeppesen blev efter sin konfirmation landbrugsmed-

hjelper og virkede som saadan forskellige steder til sit giftermaal, hvorefter han i et par aar virkede som kontrolassistent i Lihme kontrolforening, var derefter fodermester i eet aar, hvorefter han blev forsikringsinspektør og virkede som saadan i 1 aar, fik herefter ansættelse som arbejdsmand i Roslev hvor han virkede i ca. 2 aar, flyttede i 1956 til Frederikshavn og fik ansættelse ved Frederikshavn og omegns landboforening som assistent.

Knud Mulvad Jeppesen var far 1940-41 paa Jebjerg ungdomsskole, 1947-48 paa Dalum landbrugsskole, 1949 paa Langelands landbrugsskole og 1956 paa Lyngby landbrugsskole.

Han blev gift d. 2. juli 1951 i Lihme med

Vera Jensen

der er født d. 28. december 1926 i Lihme, Lihme sogn, som datter af arbejdsmand Anton Jensen og hustru Helga Nielsen.

Vera Jensen har gaaet i skole i Lihme, efter endt skolegang tjante hun som husassistent forskellige steder i Salling til sit giftermaal.

Adr. Gærum pr. Frederikshavn.

I ægteskabet er børnene:

IV. A. 3. a. Kaj Mulvad Jeppesen, født d. 1. november 1951 i Lem.

IV. A. 3. b. Jytte Mulvad Jeppesen, født d. 3. august 1956 i Roslev.

I V. A. 4. Else Mulvad Jeppesen

er født d. 3. april 1925 i Thise, Thise sogn, som datter af boelsmand Jeppe Marinus Jeppesen og hustru Johanne Krestine Jensen.

Else Mulvad Jeppesen har gaaet i skole i Thise, virkede derefter som husassistent og syerske til 1953, hvorefter hun startede sin nuhavende kjolesalon i Randers.

Else Mulvad Jeppesen blev gift d. 1. august 1955 i Randers med Holger Thordal-Christensen

der er født d. 25. september 1914 i Lyby, som søn af gaardejer Marinus Christensen og hustru Inger Katrine Thordal.

Holger Thordal-Christensen startede i ca. 1942 selvstændig virksomhed i Randers med kemiske artikler.

Adr. Thorsgade 20, Randers.

I ægteskabet er børnene:

- IV. A. 4. " a. Hanna Thordal-Christensen, født d. 14. september 1956 i Randers.
IV. A. 4. b. Karl Erik Thordal-Christensen, født d. 8. maj 1959 i Randers.

IV. A. 5. Agnes Mulvad Jeppesen

er født d. 4. april 1927 i Thise, Thise sogn, som datter af bølsmand Jeppe Marinus Jeppesen og hustru Johanne Krestine Jensen.

Agnes Mulvad Jeppesen har gaaet i skole i Junget, tjente derefter som husassistent forskellige steder i Jylland og paa Fyn. Var i 1943 paa Jebjerg ungdomsskole og 1949 paa Strib husholdningsskole. Agnes Mulvad Jeppesen kom i 1950 i bagerlære og virkede til sit giftermaal som bager og ekspeditriue.

Agnes Mulvad Jeppesen blev gift d. 9. marts 1957 i Junget med Aksel Steffensen der er født d. 7. maj 1925 i Karby, Karby sogn som søn af husmand Jens Steffensen og hustru Otilie Sørensen.

Aksel Steffensen har gaaet i skole i Karby, tjente derefter ved landbruget til 1947 hvorefter han fik stilling som trykkeriarbejder paa Mammens æskefabrik i Aarhus. Virker nu som trykkeriarbejder paa Aarhus stifts bogtrykkeri. Aksel Steffensen aftjente i 1946 sin værnepligt som artillerist i Aarhus.

Adr. Lucernevej 9, Aarhus.

I ægteskabet er børnene:

- IV. A. 5. a. Erik Steffensen, født d. 29. december 1957 i Aarhus.
IV. A. 5. b. Poul Steffensen, født d. 11. maj 1960 i Aarhus.

IV. B. Anna Margrete Jeppesen

er født d. 25. juni 1888 i Toustrup, Durup sogn, som datter af gaardejer Jens Mulvad Jeppesen og hustru Inger Sørensen, og hun blev hjemmedøbt d. 19. juli 1888 og fremstillet i kirken den 29. juli 1888, faddere var: gaardkone Ane Margrete Espersen af Aasted, gaardmand Jeppesen Hansen sammesteds og gaardmand Søren Hedegaard i Faustrup, barnet blev baaret til daaben af moderen.

Anna Margrete Jeppesen blev gift d. 20. september 1912 i Selde kirke med

Anders Mikkelsen

der er født d. 12. marts 1887 paa "Skammergaard", Junget sogn, som søn af gaardejer Kristian Mikkelsen og hustru Maren Johnsen, og han blev hjemmedøbt d. 22. marts 1887 og fremstillet i kirken d. 19. juni samme



aar, faddere ved fremstillingen var: gaardmand Peder Erhardsens hustru, Junget, gaardmand John Christensen i Hestbæk, gaardmand Niels Nielsen i Frederiksborggaard, gaardmand Jørgen Mikkelsen i Flovtrup og gaardmand Frederik Rasmussen i Junget.

Anders Mikkelsen var dyrlæge i Hesselholt, St. Arden sogn.

I ægteskabet er børnene:

1. Inger Marete Mulvad Mikkelsen.
2. Henning Mulvad Mikkelsen.
3. Tove Elisabeth Mulvad Mikkelsen,
4. Else Mulvad Mikkelsen.
5. Erik Mulvad Mikkelsen.
6. Karen Mulvad Mikkelsen.
7. Kirsten Mulvad Mikkelsen.

IV. B. 1. Inger Marete Mulvad Mikkelsen

er født d. 20. juni 1913 i Brønderslev, som datter af dyrlæge Anders Mikkelsen og hustru Anna Margrete Jeppesen.

Inger Marete Mulvad Mikkelsen har gaaet i skole i Arden og Roslev hvorfra hun tog præliminæreksamen, efter endt skolegang rejste hun til Kent i England som husassistent, virkede her i 1/2 aar. Blev 1931 optaget paa Statens og hovedstadskommunens kursus hvorfra hun tog studentereksamen i 1933, tog herfra paa tandlægeskole hvor hun tog eksamen i 1936. Virkede til 1937 hos en tandlæge i Skive. Fik derefter stilling som assistent hos tandlæge Stræde i Hadsten hvis praksis hun købte i 1938 og drev den til 1940, købte derefter tandlæge Herskinds praksis i Aars og drev denne til 1951. Virkede derefter som skoletand-

læge i Aarhus til 1952, flyttede derfra til Aalborg hvor hun ogsaa virkede som skoletandlæge. Købte i 1956 tandlæge Odders praksis i Aalborg, virker foruden som skoletandlæge.

Inger Marete Mulvad Mikkelsen blev gift d. 13. februar 1938 i Løgstør med

Jens Marentius Sejersen

der er født d. 21. december 1911 i Gellerup, Gellerup sogn, som søn af Mette Marie Sejersen.

Jens Marentius Sejersen har gaaet i skole i Hammerum, efter endt skolegang kom han i lære ved kolonial- korn og foderstof hos S. Kjærgaard og Co., Herning, efter læretiden virkede han som kommis i Lem og Nykøbing Mors. Aftjente sin værnepligt som infanterist i Tønder 1930, efter hjemsendelsen virkede han som kommis bl. a. i sin gamle læreplads. I 1932 fik han stilling som forretningsfører hos et firma i Løgstør her virkede han til 1938, hvorefter han fik stilling som repræsentant hos A/S Georg Hansen, Kødbyen, København. Virker nu som repræsentant hos fa. C. Sanggaard, Vejlegaardsvej 55, Brøndby Strand.

Adr. Slotsgade 6, Aalborg.

I ægteskabet er børnene:

- IV. B. 1. a. Anders Jørgen Mulvad Sejersen, kontorassistent, født d. 20. april 1939 i Hadsten.
- IV. B. 1. b. Karen Mulvad Sejersen, defektrice, født d. 28. april 1940 i Hadsten.
- IV. B. 1. c. Oluf Mulvad Sejersen, født d. 12. december 1941 i Aars.
- IV. B. 1. d. Bodil Mulvad Sejersen, født d. 4. januar 1944 i Aars.
- IV. B. 1. e. Anne Mette Mulvad Sejersen, født d. 22. december 1951 i Riisskov.

IV. B. 2. Henning Moulvad

fik d. 9. juni 1945 navneændring fra Henning Mulvad Mikkelsen.

Han er født d. 28. januar 1915 i Næstved, som søn af dyrlæge Anders Mikkelsen og hustru Anna Margrete Jeppesen.

Henning Moulvad har gaaet i skole i Roslev hvorfra han tog præliminæreksamen, var herefter 3 aar paa landbohøjskole som dyrlægestuderende. Blev i 1939 uddannet som tandlæge paa tandlægehøjskolen, virkede til 1942 som assistent forskellige steder i Jylland, hvorefter han startede selvstændig praksis i Aalborg, virkede her i 6 aar, flyt-

tede derefter til Aarhus hvor han ogsaa virkede som selvstændig til 1951, derefter som assistent i Hjørring til 1957. Har siden haft selvstændig praksis i Næstved.

Henning Moulvad blev gift d. 8. november 1951 i Hjørring med Bodil Andersen der er født d. 5. november 1930 i Aarhus, som datter af chauffør Anders Nielsen Andersen og hustru Nielsine Karoline Hermansen.

Bodil Andersen har gaaet i skole i Aarhus hvor hun tog realeksamen. Virkede i 3 aar som klinikdame, hvorefter hun rejste til London hvor hun havde ansættelse som husassistent i ½ aar til sit giftermaal.

Adr. Irisvej 1, Næstved.

I ægteskabet er børnene:

- IV. B. 2. a. Jon Anders Mikkell Moulvad, født d. 14. november 1955 i Aarhus.
- IV. B. 2. b. Trine Birgitte Moulvad, født d. 26. juni 1961 i Næstved.

IV. B. 3. Tove Elisabeth Mulvad Mikkelsen

er født d. 13. april 1916 i St. Arden, St. Arden sogn, som datter af dyrlæge Anders Mikkelsen og hustru Anna Margrete Jeppesen.

Tove Elisabeth Mulvad Mikkelsen har gaaet i skole i Roslev, efter endt skolegang kom hun i damefrisørlære i Roslev. Tove E. Mulvad Mikkelsen har været bestyrer af en salon i Aarhus til sit giftermaal. Virker nu som ekspeditrice i den bagerforretning manden bestyrer.

Tove Elisabeth Mulvad Mikkelsen er medlem af Det danske Lottekorps, og instruktør i selvforsvar.

Hun blev gift d. 5. april 1936 i Løgstør med Søren Kaagaard der den 30. april 1957 fik navneændring fra Søren Kaagaard Nielsen.

Søren Kaagaard er født d. 8. november 1913 i Roslev, som søn af brygmester Mads Kaagaard Nielsen og Dorthe Bertelsen.

Søren Kaagaard har gaaet i skole i Roslev, efter endt skolegang kom han i bagerlære, 3 aar i Roslev og 1 aar i Aarhus, efter læretiden virkede han som svend forskellige steder i nord- og midtjylland til april 1936, købte derefter en forretning i Aarhus, denne drev han

i ca. 3 aar, hvorefter han fik stilling om mestersvend i Ringsted og senere i Nykøbing Mors. Købte i 1946 en forretning i Aggersund, men solgte den igen 1952 grundet utilfredsstillende forhold, virkede derefter som svend i 2 aar i Roslev og senere i Aalborg, virker nu her som forretningsbestyrer.

Søren Kaagaard er medlem af hjemmeværnet og i bestyrelsen for lejerforeningen i selskabet "Lejerbo".

Adr. Rughaven 55, Aalborg.

I ægteskabet er børnene:

- a. Inger Mulvad Kaagaard.
- b. Peter Mulvad Kaagaard.
- c. Erik Mulvad Kaagaard.
- d. Uffe Mulvad Kaagaard.
- e. Marianne Mulvad Kaagaard.

IV. B. 3. a Inger Mulvad Kaagaard

er født d. 30. maj 1938 i Aarhus som datter af bagermester Søren Kaagaard og hustru Tove Elisabeth Mulvad Mikkelsen.

Inger Mulvad Kaagaard har gaaet i skole i Nykøbing Mors, Aggersund og Løgstør hvorfra hun udgik med realeksamen. Rejste derefter til Island hvor hun virkede som husassistent i Reykjavik i 7 maaneder, derefter kom hun hjem og kom i 1956 paa Testrup sygeplejeforskoie, efter skoleopholdet blev hun i april 1957 ansat som elev paa Aalborg amtssygehus hvor hun blev uddannet l. juni 1960, herefter supplerede hun psykiatri ved Skt. Hans hospital i Roskilde til l. december 1960, virkede derefter til l. februar 1961 paa amtssygehuset i Glostrup. Tog derefter til Narssarssuaq paa Grønland som sygeplejerske og virkede bl. a. i Julianehaab som privatsygeplejerske. Virker nu som sygeplejerske i Middelfart.

Inger Mulvad Kaagaard blev gift d. 17. juni 1961 i Kagssiarsuk, Grønland med

Jens Christian Poulsen

der er født d. 3. januar 1932 i Fjerritslev, Kollerup sogn, som søn af skolebestyrer Anker Poulsen og hustru Sofie Marie Elisabeth Poulsen.

Jens Christian Poulsen er læge.

Adr. Brovejen 196, Middelfart.

I ægteskabet er datteren:

IV. A. 3. a. 1) Marianne Mulvad Poulsen, født d. 2. april 1962 i Aarhus.

IV. B. 3. b. Peter Mulvad Kaagaard
født d. 19. december 1943 i Nykøbing Mors.

IV. B. 3. c. Erik Mulvad Kaagaard
er født d. 18. december 1948 i Aggersund.

IV. B. 3. d. Uffe Mulvad Kaagaard
er født d. 9. juni 1950 i Aggersund.

IV. B. 3. e. Marianne Mulvad Kaagaard
er født d. 16. april 1953 i Roslev.

IV. B. 4. Else Mulvad Mikkelsen

er født d. 10. maj 1917 i St. Arden, St. Arden sogn, som datter af
dyrlæge Anders Mikkelsen og hustru Anna Margrete Jeppesen.

Else Mulvad Mikkelsen blev gift d. 29. juni 1947 i Løgstør kirke
med

Martin Nielsen Lundorff

der er født d. 15. januar 1920 i Laurbjerg, Laurbjerg sogn, som søn
af pakkemesterformand Frederik Lundorff og hustru Karen Helene Niel-
sen.

Martin Lundorff er dyrlæge.

Adr. Rødkjærsgade.

I ægteskabet er børnene:

IV. B. 4. a. Jens Lundorff, født d. 27. juni 1948 i Aars.

IV. B. 4. b. Per Lundorff, født d. 18. november 1949 i Aars.

IV. B. 4. c. Ole Lundorff, født d. 5. august 1953 i Aars.

IV. B. 4. d. Anne-Grete Mulvad Lundorff, født d. 2. november 1957 i Rødkjærsgade.

IV. B. 5. Erik Moulvad

fik i 1949 navneændring fra Erik Mulvad Mikkelsen.

Han er født d. 22. marts 1919 i St. Arden, St. Arden sogn, som søn af dyrlæge Anders Mikkelsen og hustru Anna Margrete Jeppesen.

Erik Moulvad har gaaet i skole i Roslev hvor han tog præliminær-eksamen, senere tog han studentereksamen paa Staten og Hovedstads-kommunens studenterkursus og vinteren 1945-46 embedseksamen ved Københavns universitet. Virkede derefter som doktor ved forskellige hospitaler i København, Vordingborg og Bogense. Har siden 1949 haft selvstændig praksis i Bogense. Virker foruden som fast læge paa alderdomshjemmet Solgaarden, Bogense.

Erik Moulvad ejer en fiskekutter der til daglig er paa fiskeri, men som han selv benytter i sine ferier.

Erik Moulvad blev gift d. 10. december 1943 paa Frederiksberg med

Ragna Bramsnæs

der er født d. 13. januar 1918 paa Frederiksberg.

Adr. Rolighedsvej 8, Bogense.

I ægteskabet er børnene:

IV. B. 5. a. Ib Moulvad, elev (stud. art.) født d. 23. maj 1944 paa Frederiksberg.

Adr. Rungsted statskole.

IV. B. 5. b. Anna Margrethe Moulvad, født d. 28. marts 1946 paa Frederiksberg.

IV. B. 5. c. Ulla Moulvad, født d. 17. juli 1947 paa Frederiksberg.

IV. B. 5. d. Kirsten Moulvad, født d. 18. marts 1950 i Bogense.

IV. B. 6. Karen Mulvad Mikkelsen

er født d. 17. august 1924 i Roslev, som datter af dyrlæge Anders Mikkelsen og hustru Anna Margrete Jeppesen.

Karen Mulvad Mikkelsen har gaaet i skole i Roslev og Løgstør, efter endt skolegang kom hun i kontorlære i Løgstør, virkede derefter som kontorassistent forskellige steder bl. a. i Aalborg og København til sit giftermaal. Begyndte 1960 igen indenfor kontorfaget."

Karen Mulvad Mikkelsen blev gift d. 27. juli 1948 i Aggersund med

Mogens Riis Vestergaard

der er født d. 30. december 1920 i Aarhus som søn af konsulent Peter Riis Vestergaard og hustru Jenny Mikkeline Holm.

Mogens Riis Vestergaard har gaaet i skole i Tranebjerg og paa Samsø realskole, kom herefter paa Rungsted Statsskole hvorfra han udgik med nysproglig studentereksamen, herefter kom han paa landbohøjskolen hvorfra han udgik i 1946. Virkede til 1948 som assistent hvorefter han havde selvstændig praksis i Farstrup pr. Sebbesund til 1958. Har siden virket som reservedyrlæge ved slagteriet i Nr. Sundby.

Mogens Riis Vestergaard gaar en del paa jagt i sin fritid.

Adr. Rungsvej 15, Skalborg.

I ægteskabet er børnene:

- IV.B.6. a. Lisbeth Riis Vestergaard, født d. 14. september 1950 i Farstrup
Farstrup sogn.
- IV.B.6. b. Find Riis Vestergaard, født d. 17. april 1953 i Farstrup,
Farstrup sogn.
- IV.B.6. c. Søren Riis Vestergaard, født d. 13. marts 1955 i Farstrup,
Farstrup sogn.

IV.B.7. Kirsten Mulvad Mikkelsen

er født d. 11. februar 1932 i Roslev, som datter af dyrlæge Anders Mikkelsen og hustru Anna Margrete Jeppesen.

Kirsten Mulvad Mikkelsen tog realeksamen fra Løgstør kommune og realskole. I 1952 blev hun statsautoriseret hospitalslaborant fra Gentofte hospital.

Kirsten Mulvad Mikkelsen blev gift d. 2. juli 1953 i Humlebæk med

Anker Skov Mortensen

der er født d. 31. december 1930 i Humlebæk, som søn af gaardejer Jørgen Skov Mortensen og hustru Dagny Rigmor Sørensen, "Bryderupgaard", Humlebæk.

Anker Skov Mortensen har taget præliminæreksamen fra Fredensborg kommunale realskole, virkede derefter som landvæsenselev paa "Borupgaard". Sommerhalvaaret 1950 var han paa studieophold i Holland, derefter var han fra 1950 til 1951 paa Lyngby landbrugsskole.

Anker Skov Mortensen aftjente sin værnepligt ved gardehusarregimentet fra 1951 til 1952, efter endt militærtjeneste drev han fra 1953 til 1957 en maskinstation i Humlebæk. I aarene fra 1957 til 1962 var Anker Skov Mortensen og hustru bosat i Canada hvor Anker Skov Mortensen virkede som landscaping-inspektør ved firmaet C. M. H. C.

Anker Skov Mortensen er nu gaardejer paa "Skammergaard" pr. Tange.

IV. C. Søren Hedegaard Jeppesen

er født d. 17. august 1894 i Selde som søn af gaardejer Jens Mulvad Jeppesen og hustru Inger Sørensen.

Søren Hedegaard Jeppesen har gået i skole i Selde, tjente derefter ved landbruget forskellige steder det meste af tiden dog hjemme hos faderen. Forpagtede fra 1925-1934 Roslev præstegaard. Købte derefter en ejendom i Floutrup som han drev til 1947. Drev siden hønseri i Selde til sin død.

Søren Hedegaard Jeppesen døde d. 12. december 1951 i Selde.

Han blev gift d. 3. april 1925 i Selde med Botille Kirstine Jensen der er født d. 25. juli 1897 i Thorum, som datter af landmand Bodil Jensen og hustru Marie Kirstine Kristensen.



Botille Kirstine Jensen har gået i skole i Thorum, Lund, Grinderslev og Selde, virkede derefter som husassistent forskellige steder. Var 1920 paa Hadsten højskole.

Botille Kirstine Jensen har siden mandens død haft forskelligt arbejde.

Hun har været i bestyrelsen for Selde husmoderforening.

Adr. Nordbanevej 5, Skive.

I ægteskabet er børnene:

1. Vilhelm Mulvad Jeppesen.
2. Bodil Kirstine Hedegaard Jeppesen.
3. Axel Mulvad Hedegaard Jeppesen.
4. Inger Marie Mulvad Jeppesen.

IV. C. 1. Vilhelm Mulvad Jeppesen

er født d. 21. juli 1927 i Roslev, som søn af gaardejer Søren Hedegaard Jeppesen og hustru Botille Kirstine Jensen.

Vilhelm Mulvad Jeppesen har gået i skole i Selde, tjente derefter ved landbruget forskellige steder. Var vinteren 1947-48 paa Rødding højskole og fra 1953-54 paa Malling landbrugsskole. Købte i efteråret 1954 sin nuhavende ejendom "Lille Damgaard" i Nørlem.

Vilhelm Mulvad Jeppesen blev gift d. 13. november 1954 i Lemvig med

Allis Byskov Kristensen

der er født d. 1. oktober 1935 i Haslund, Haslund sogn, som datter af gaardejer Jens Peter Kristensen og hustru Krista Thorsen Byskov.

Allis Byskov Kristensen har gået i skole i Hove og Lemvig, virkede derefter som husassistent bl. a. hjemme hos forældrene og paa Sjælland. Var 1951 paa Krabbesholm højskole og 1952 paa Klejsgaard husholdningsskole, virkede derefter som husassistent til sit giftermål.

Adr. "Lille Damgaard", Nørlem pr. Lemvig.

I ægteskabet er børnene:

- IV. C. 1. a. Anne Jeppesen, født d. 4. oktober 1955 i Nørlem.
 I.C. 1. b. Asta Jeppesen, født d. 12. oktober 1956 i Nørlem.
 IV. C. 1. c. Jens Peter Jeppesen, født d. 11. februar 1959 i Nørlem.

IV. C. 2. Bodil Kirstine Hedegaard Jeppesen

er født d. 10. marts 1930 i Roslev, som datter af gaardejer Søren Hedegaard Jeppesen og hustru Botille Kirstine Jensen.

Bodil Kirstine Hedegaard Jeppesen har gået i skole i Selde, var herefter hjemme til 1947 hvorefter hun var paa Haubro ungdomsskole, havde derefter plads som husassistent i ca. ½ aar. Kom i 1949 i lære som syerske uddannet 1952 hvorefter hun var 5 måneder paa tilskærerskole. Virkede derefter som syerske i 1 aar og 1 aar som servi-

trice til sit giftermaal.

Bodil Kirstine Hedegaard Jeppesen blev gift d. 28. september 1957 i Roslev med

Aage Primdahl

der er født d. 26. april 1930 i Rybjerg, Rybjerg sogn, som søn af gaardejer Kristen Iversen Primdahl og hustru Anna Kristensen.

Aage Primdahl er kontorist.

Adr. Jernbanegade 8, Roslev.

I ægteskabet er sønnen:

IV.C.2. a. Sten Primdahl, født d. 9. marts 1959 i Skive.

IV.C.3. Axel Mulvad Hedegaard Jeppesen

er født d. 16. februar 1933 i Roslev, som søn af gaardejer Søren Hedegaard Jeppesen og hustru Botille Kirstine Jensen.

Axel Mulvad Hedegaard Jeppesen har gået i skole i Selde, tjente herefter som landbrugsmedhjælper forskellige steder i Salling og paa Lemvig egnen afbrudt af et halvt aar paa Gudenaadalens ungdomsskole i Ulstrup.

Virker nu som landbrugsmedhjælper hos broderen i Nørlem.

Adr. "Lille Damgaard", Nørlem pr. Lemvig.

IV.C.4. Inger Marie Mulvad Jeppesen

er født d. 10. februar 1943 i Selde som datter af gaardejer Søren Hedegaard Jeppesen og hustru Botille Kirstine Jensen.

Inger Marie Mulvad Jeppesen er elev (stud. art.).

Adr. Nordbanevej 5, Skive.

V. Marie Jeppesen

er født d. 25. marts 1858 i Aasted, Aasted sogn, som datter af gaardejer Jeppe Hansen og hustru Ane Margrete Jespersdatter, og hun blev hjemmedøbt d. 1. april og fremstillet i kirken d. 11. april samme aar. Faddere ved daaben var: gaardkone Maren Christensdatter i Aasted, gaardkone Ane Hansdatter i Risum, ungkarl Hans Espersen i Aastedskov, husmand Jens Poulsen i Aasted og gaardmand Peder Andersen

i Aasted.

Marie Jeppesen blev gift første gang d. 3. november 1876 i Aasted med

Hans Christiansen Toft

der da var soldat i Viborg.

Forlovere ved brylluppet var: gaardmand Jeppe Hansen af Aastedskovgaard og gaardmand Christian Pedersen Toft af Risum.

Hans Christiansen Toft er født d. 24. januar 1854 i Risum, Aasted sogn, som søn af gaardejer Christian Pedersen Toft og hustru Marie Miltersdatter, og han blev døbt d. 2. april 1854, faddere ved daaben var: pigen Johanne Pedersdatter i Aasted, pigen Kristine Nielsen af Risum, indsidder Poul Johansen i Risum, husmand Christian Poulsen sammesteds og aftægtshusmand Jens Christensen i Risum.

Hans Christiansen Toft døde d. 25. maj 1881 i Aasted og blev begravet d. 1. juni.

I ægteakabet var børnene:

- V. A. Niels Hansen Toft, født d. 11. december 1877 i Aasted, død ca. 1881.
- V. B. Jeppe Hansen Toft, født d. 6. maj 1879 i Aasted, død ca. 1881.
- V. C. Hans Hansen Toft, født d. 19. juni 1881 i Aasted, død d. 5. juli 1881.

Hans Christiansen Toft og de tre børn døde alle af tuberkulose.

Marie Jeppesen blev gift anden gang d. 29. marts 1885 i Durup med ungkarl og møller

Jens Hansen

af Tøndering, 21 aar.

Forlovere ved brylluppet var: Karl Peder Jensen og Jens M. Jeppesen.

I kirkebogen staar der følgende:

"Uden tinglysning ifgl. forevist kongebrev af 9. marts 1885. Enken havde i første ægteskab børn, der alle ere døde. Forevist attest fra provsten at ham intet havde at erindre imod vielsens udførelse i kirken."

Jens Hansen døde i Skive og blev begravet i Durup.

I dette ægteskab er datteren:

- V. D. Hulda Marie Hansen

der er født d. 23. september 1885 i Tøndering, Tøndering sogn.

Hulda Marie Hansen har gået i skole i Tøndering, tjente herefter som husassistent forskellige steder til sit giftermaal.

Hun blev gift d. 6. oktober 1908 i Tøndering med
Peter Kristensen

der er født d. 11. december 1885 i Toustrup, som søn af gaardejer Kristen Kristensen og hustru Ane.

Peter Kristensen har gaaet i skole i Durup, var derefter hjemme og hjalp forældrene til sit giftermaal, hvorefter han overtog Tøndering Mølle, møllen drev han i ca. 1 aar, overtog herefter en mindre landejendom samme sted, senere overtog han en ejendom i Krøjbjerg som han drev til 1933. Flyttede herefter til Skive hvor han i ca. 10 aar har haft arbejde ved Viborg Amts vejvæsen.

Adr. Godthaabsvej 7, Skive.

I ægteskabet er børnene:

1. Vagn Kristensen.
2. Gunnar Kristensen.
3. Asta Kristensen.
4. Marie Kristensen.
5. Anna Kristensen.
6. Jenny Kristensen.

V. D. 1. Vagn Kristensen

er født 1910 i Tøndering som søn af fhv. gaardejer Peter Kristensen og hustru Hulda Marie Hansen.

Vagn Kristensen er arbejdsmand.

Adr. Bækkevej 1, Skive.

V. D. 2. Gunnar Kristensen

er født d. 7. august 1912 i Tøndering, Tøndering sogn, som søn af fhv. gaardejer Peter Kristensen og hustru Hulda Marie Hansen.

Gunnar Kristensen har gået i skole i Krøjbjerg, tjente derefter ved landbruget til sit 19. aar. Begyndte derefter ved gartnerifaget, først som torvechauffør i Brøndbyvester, senere i forskellige gartnerier paa Fyn og Sjælland. S tartede 1957 sit nuhavende gartneri i Karlslunde.

Gunnar Kristensen blev gift d. 5. oktober 1943 i Føns med

Ingeborg Jørgine Jensen

der er født d. 19. maj 1921 i Brenderup, som datter af husmand Niels Peter Jensen og hustru Ellen.

Ingeborg Jørgine Jensen har været husassistent forskellige steder paa Fyn og Sjælland til sit giftermal.

Adr. Karlslunde pr. Taastrup.

I ægteskabet er børnene:

- V.D. 2. a. Jørgen Kristensen, elektrikerlærling, født d. 10. februar 1944 i
V.D. 2. Glostrup.
V.D. 2. b. Finn Kristensen, født d. 21. december 1947 i Glostrup.
V.D. 2. c. Ingerlise Kristensen, født d. 25. juni 1953 i Glostrup.
V.D. 2. d. ? Kristensen, født d. 28. februar 1962 i Roskilde.

V.D. 3. Asta Kristensen

er datter af fhv. gaardejer Peter Kristensen og hustru Hulda Marie Hansen.

Asta Kristensen er gift med

Villiam Møller

der er gårdejer.

Adr. Lime pr. Lime.

V.D. 4. Marie Kristensen

er født d. 16. december 1916 i Krejbjerg, som datter af fhv. gaardejer Peter Kristensen og hustru Hulda Marie Hansen.

Marie Kristensen har gået i skole i Krejbjerg, Lem og Durup, efter endt skolegang var hun hjemme til sit 18. aar, hvorefter hun var ude at tjene som husassistent til sit giftermal.

Marie Kristensen blev gift d. 18. maj 1945 i København med

Alexander Salonin

der er født d. 19. oktober 1910 i Gedser.

Alexander Salonin er uddannet som gartner. Virker nu som kirkegaardsgartner.

Adr. Hagestedvej 8, Brønshøj.

I ægteskabet er børnene:

- V.D. 4. a. Henning Østergaard, lagerekspedient, født d. 19. juni 1938 i Skive.
Henning Østergaard er opvokset hos bedsteforældrene. Adr.
Frederikssundsvej 339, Brønshøj.
- V.D. 4. b. Alex Salonin, født d. 20. oktober 1947 i København.
- V.D. 4. c. Connie Salonin, født d. 25. august 1952 i København.

V.D. 5. Anna Kristensen

er født d. 29. januar 1918 i Krejbjerg, som datter af fhv. gaardejer Peter Kristensen og hustru Hulda Marie Hansen.

Anna Kristensen har gået i skole i Krejbjerg, tjente derefter som husassistent forskellige steder i Skive, rejste derefter til København hvor hun virkede som servitrice til sit giftermal.

Anna Kristensen blev gift d. 20. april 1949 i København med Børge Kristen Hald der er født d. 20. november 1916 som søn af gaardejer Peter Hald, Ryomgaard.

Børge Kristen Hald har i ca. 20 aar været ansat i politiet fortrinsvis i København, hvor han stadig virker som overbetjent. Driver foruden en kolonialforretning som hustruen passer. Forretningen har de haft de sidste 12 aar.

Adr. Dyrholmen 33, Herlev.

I ægteskabet er børnene:

- V.D. 5. a. John Søndergaard Hald, født d. 23. august 1949 i København.
- V.D. 5. b. Preben Søndergaard Hald, født d. 19. september 1952 i København.

V.D. 6. Jenny Kristensen

er født d. 16. februar 1919 i Krejbjerg som datter af fhv. gaardejer Peter Kristensen og hustru Hulda Marie Hansen.

Jenny Kristensen har gaaet i skole i Lem, Haasum og Skive, virkede derefter som husassistent til sit giftermal, det meste af tiden i København.

Jenny Kristensen blev gift d. 14. maj 1949 i København med Thorkild Georg Rasmussen der er født d. 20. april 1917 i København.

Thorkild Georg Rasmussen er uddannet elektriker og virker nu som højspændingsmontør i København.

Adr. Pilekrogen 17, Herlev.

I ægteskabet er sønnen:

V.D. 6. a. Bent Rasmussen, født d. 16. oktober 1950 i København.

VI. Johanne Jeppesen

er født d. 14. juni 1861 i Aastedskov, Aasted sogn, som datter af gaardejer Jeppe Hansen og hustru Ane Margrete Jespersdatter, og hun blev døbt d. 30. juni 1861, faddere ved daaben var: skoleholder Møllers kone i Aasted, gaardmandskone Maren Christensdatter, Aasted, gaardmand Niels Knudsen i Torp, gaardmand Christian Espersen i Aasted og ungkarl Erik Espersen i Aastedskov.

Johanne Jeppesen døde 1939 i Aarhus.

Hun blev gift d. 9. august 1883 i Aasted kirke med med

Jens Hansen

forlovere ved brylluppet var: gaardmand Jeppe Hansen i Aasted og frilærer Peder Knudsen Jensen.



Jens Hansen er født d. 23. juli 1851 i Ranum, Ranum sogn, som søn af gaardejer Hans Axelsen og hustru Mette Hansdatter, og han blev hjemmedøbt d. 28. juli og fremstillet i kirken d. 2. november, faddere ved fremstillingen var: Inger Marie Andersdatter, Giertrud Marie Nielsdatter, gaardmand Niels Jensen, husmand Søren Christian Pedersen alle af Ranum.

Jens Hansen var skolelærer først i Aasted senere i Aarhus hvor han døde d. 29. juni 1932.

I ægteskabet er børnene:

A. Harald Kjærgaard Hansen.

B. Marinus Hansen.

- C. Jeppe Thorvald Hansen.
- D. Aksel Kjærsgaard Hansen.
- E. Margrethe Kjærsgaard Hansen.
- F. Mette Marie Kjærsgaard Hansen.
- G. Magda Kjærsgaard Hansen.
- H. Signe Kjærsgaard Hansen.
- J. Johannes Kjærsgaard Hansen.
- K. Viggo Kjærsgaard Hansen.
- L. Margrethe Kjærsgaard Hansen.
- M. Aksel Kjærsgaard Hansen.
- N. Jenny Kjærsgaard Hansen.

VI. A. Harald Kjærsgaard Hansen

er født d. 6. juni 1884 i Aasted, Aasted sogn, som søn af lærer Jens Hansen og hustru Johanne Jeppesen.

Harald Kjærsgaard Hansen har gået i skole i Aasted hos faderen, efter endt skolegang kom han i mejerilære, men blev senere landmand og købte i 1909 en ejendom i Selde og senere en i Sevel. Flyttede i 1920 til Roslev, hvor han fik arbejde på bryghuset, i 1931 flyttede han til Skive, hvor han virkede som slagteri-arbejder til 1956. Har siden haft forskellige stillinger i Skive.

Harald Kjærsgaard Hansen blev gift d. 7. august 1913 i Selde med Ane Jensen der er født d. 8. april 1890 i Lindum, som datter af gaardejer Niels Jensen og hustru Maren Kristensen.

Ane Jensen har gået i skole i Selde, virkede derefter som husassistent forskellige steder til sit giftermål.

Adr. Grønnegade 22, Skive.

I ægteskabet er børnene:



1. Abelone Hansen.
2. Margrethe Kjærgaard Hansen.
3. Edith Kjærgaard Hansen.
4. Jens Hansen.
5. Niels Jensen Hansen.
6. Johanne Kjærgaard Hansen.
7. Henry Kjærgaard Hansen.
8. Ingrid Kjærgaard Hansen.
9. Ingrid Kjærgaard Hansen.

VI. A. 1. Abelone Hansen

er født d. 13. december 1915 i Selde som datter af fhv. boelsmand Harald Kjærgaard Hansen og hustru Ane Jensen.

Abelone Hansen døde 7 aar gammel.

VI. A. 2. Margrethe Kjærgaard Hansen

er født d. 7. september 1916 i Selde, som datter af fhv. boelsmand Harald Kjærgaard Hansen og hustru Ane Jensen.

Margrethe Kjærgaard Hansen døde i 1945.

Hun var gift med

Karl Frøjk

der er maskinarbejder og bor i Skive.

I ægteskabet er der ingen børn.

VI. A. 3. Edith Kjærgaard Hansen

er født d. 5. april 1918 i Selde som datter af fhv. boelsmand Harald Kjærgaard Hansen og hustru Ane Jensen.

Edith Kjærgaard Hansen virker som køkkenchef.

Hun blev gift d. 16. september 1939 i København med

Peter Aksel Grundtvig Buss

der døde d. 15. april 1945 og blev begravet i Ballerup.

Edith Kjærgaard Hansen bor Kretavej 7, Amager.

VI. A. 4. Jens Hansen

er født d. 10. maj 1919 i Sevel som søn af fhv. boelsmand Harald

Kjærsgaard Hansen og hustru Ane Jensen.

Jens Hansen har gået i skole i Roslev og Skive, efter endt skolegang kom han i mejerilære og virkede derefter som mejerist forskellige steder i Jylland og paa Fyn til 1957, har i 4 aar været ansat paa Mejeriernes Fællesindkøb i København. Blev derefter ansat i sin nuhavende stilling som kontorassistent paa Danfoss. Jens Hansen aftjente sin værnepligt som infanterist i Sønderborg fra 1941-42 og igen fra 1945-46.

Jens Hansen er bestyrelsesmedlem i idrætsforeningen og er aktiv fodboldspiller.

Han blev gift d. 28. juli 1950 i Roslev med

Elna Christensen

der er født d. 11. marts 1926 i Roslev som datter af vejmand Jens Børsting Christensen og hustru Katrine.

Elna Christensen har gået i skole i Roslev, tjente derefter som husassistent og servitrice forskellige steder bl. a. i Knudstrup, Lindved og Roslev til sit giftermal.

Adr. Palævej 6, Augustenborg, Als.

I ægteskabet er børnene:

- VI. A. 4. a. Aase Lise Kjærgaard Hansen, født d. 24. november 1950 i Skive.
- VI. A. 4. b. Erik Kjærgaard Hansen, født d. 4. november 1953 i Branderup J.

VI. A. 5. Niels Jensen Hansen

er født d. 25. maj 1920 i Sevel som søn af fhv. boelsmand Harald Kjærgaard Hansen og hustru Ane Jensen.

Niels Jensen Hansen er kommunegartner.

Han er gift med

Ritta Pedersen

Adr. Ulkjærvej 26, Rødovre.

VI. A. 6. Johanne Kjærgaard Hansen

er født d. 24. november 1921 i Roslev som datter af fhv. boelsmand Harald Kærgaard Hansen og hustru Ane Jensen.

Johanne Kjærgaard Hansen har gået i skole i Roslev og Skive. Kom herefter ud at tjene som husassistent i Skive, virkede derefter

som servitrice i Aarhus i ca. 1 aar, har siden virket som servitrice i København.

Johanne Kjærgaard Hansen blev gift d. 23. april 1960 i København med

Herluf Halling Hemmel

der er født d. 30. august 1918 i Vilsager, Nørholm sogn, som søn af elektriker Harry Hemmel og hustru Katrine.

Herluf Halling Hemmel er uddannet som maskinmester og har i en aarrække virket som saa dan paa forskellige skibe. Virker nu som maskinmester i et ingeniørfirma i København. Herluf Halling Hemmel er medlem af hjemmeværnet.

Adr. Finnedalsvej 19, Taarnby.

VI. A. 7. Henry Kjærgaard Hansen

er født d. 7. juli 1924 i Roslev som søn af fhv. boelsmand Harald Kjærgaard Hansen og hustru Ane Jensen.

Henry Kjærgaard Hansen har gået i skole i Roslev og Skive, tjente herefter ved landbruget paa Skiveegnen til 1943, derefter paa Fyn senere paa Møn og Sjælland og Falster virker nu som traktorfører paa "Tølløsegaarden" i Tølløse.

Henry Kjærgaard Hansen blev gift d. 13. maj 1951 i Sandby med Birgit Irene Hansen

der er født d. 21. februar 1932 i Sandby som datter af husejer Svend Hansen Greve og hustru Ellen Mathilde Nielsen.

Birgit Irene Hansen har gået i skole i Højsmark, tjente derefter som husassistent først paa Lolland til sit 18. aar, rejste derefter til Fyn, hvor hun virkede til sit giftermal.

Adr. "Tølløsegaarden", Tølløse.

I ægteskabet er børnene:

VI. A. 7. a. Jette Kjærgaard Hansen, født d. 1. november 1951 i Faaborg.

VI. A. 7. b. Jan Kjærgaard Hansen, født d. 3. september 1953 i Vanløse.

VI. A. 8. Ingrid Kjærgaard Hansen

født i marts maaned 1926 i Roslev som datter af fhv. boelsmand Harald Kjærgaard Hansen og hustru Ane Jensen.

Ingrid Kjærgaard Hansen døde som lille.

VI. A. 9. Ingrid Kjærgaard Hansen

er født d. 28. juni 1927 i Roslev som datter af fhv. boelsmand Harald Kjærgaard Hansen og hustru Ane Jensen.

Ingrid Kjærgaard Hansen har gaaet i skole i Skive, derefter tjente hun som husassistent forskellige steder i Skive og Herning, blev senere syerske i København, hvor hun stadig virker.

Adr. Kretavej 7, Aamager.

VI. B. Marinus Hansen

er født i Aasted, Aasted sogn, som søn af lærer Jens Hansen og hustru Johanne Jeppesen.

Marinus Hansen er maskinarbejder.

Han er gift med

Kristine.

Adr. APL. 707 Valley View, Allentown P. A., U. S. A.

VI. C. Jeppe Thorvald Hansen

er født d. 19. december 1886 i Aasted, Aasted sogn som søn af lærer Jens Hansen og hustru Johanne Jeppesen.

Jeppe Thorvald Hansen har gaaet i skole i Aasted hos faderen, efter endt skolegang kom han i koloniallære hos købmand Mølgaard i Aasted, virkede herefter som kommis til 1. maj 1905, var derefter 1 aar paa den jydsk handelshøjskole i Aarhus, hvorefter han fik stilling paa A. P. Nielsen, Nykøbing Mors. Her virkede han i 1 aar, blev i 1908 ansat i handelsselskabet "Frem" i Branderup, hvor han var til 1. januar 1914. Købte den 1. februar 1914 en købmandsforretning i Brønsojde pr. Vejle. Forretningen drev han til 1. maj 1945. Jeppe Thorvald Hansen kom i 1937 i Hornstrup sogneraad og var fra 1942 til 1956 kasserer, han er stadig medlem af sogneraadet. Har ligeledes siden 1946 været sognefoged og formand for konservativ vælgerforenings Vejle kreds.

Jeppe Thorvald Hansen
blev gift d. 18. marts 1914
med

Anne Marie Toft

der er født d. 29. maj 1883
i Rødning som datter af
karetmager Johan Peter
Toft og hustru Maren Jen-
sen.



Anne Marie Toft har gaaet i den tyske skole i Rødning, kom der-
efter paa Hejls efterskole, efter endt skolegang tjente hun som husas-
sistent forvækkellige steder i Sønderjylland. Anne Marie Toft var i ca.
1904 paa Skamlingsbankens højskole.

Adr. Villa "Strandlyst", Tirsbæk Strandvej 22, Bredballe pr. Vejle.

I ægteskabet er datteren:

1. Anna Jensen Toft Hansen.

VI. C. 1. Anna Jensine Toft Hansen

er født d. 23. december 1919 i Bredballe, Hornstrup sogn som datter
af fhv. købmand Jeppe Thorvald Hansen og hustru Anne Marie Toft.

Anna Jensine Toft Hansen har gået i Bredballe centralskole, der-
efter en vinter paa Bramminge efterskole, havde senere forskellige
pladser paa landet og i herskabshuse, i perioder der imellem hjalp
hun forældrene i huset. I 1942 tog hun et 3 maaneders ophold paa Rys-
linge højskole. Var derefter hjemme et par aar til sit giftermaal.

Anna Jensine Toft Hansen blev gift d. 19. marts 1944 i Hornstrup
med

Henry Nielsen

der er født d. 21. august 1919 i Skanderup sogn, som søn af arbejds-
mand Otto Michael Nielsen og hustru Marie Sørensen.

Henry Nielsen er landmand.

Adr. Søndermarken pr. Vejle.

I ægteskabet er børnene:

VI. C. 1. a. Holger Thorvald Nielsen, født d. 29. maj 1948 i Vejle.

VI. C. 1. b. Jytte Marie Toft Nielsen, født d. 27. februar 1952 i Vejle.

VI. C. 1. c. Kirsten Toft Nielsen, født d. 10. december 1958 i Vejle.

VI. D. Aksel Kjærgaard Hansen

er født d. 22. juli 1889 i Aasted, Aasted sogn, som søn af lærer Jens Hansen og hustru Johanne Jeppesen.

Aksel Kjærgaard Hansen døde ugift i U. S. A.

VI. E. Margrethe Kjærgaard Hansen

er født d. 8. juli 1892 i Aasted, Aasted sogn, som datter af lærer Jens Hansen og hustru Johanne Jeppesen.

Margrethe Kjærgaard Hansen har gaaet i skole i Aasted hos faderen, tjente derefter forskellige steder som hus-assistent i Salling og paa Fyn.

Margrethe Kjærgaard Hansen blev gift d. 28. februar 1915 i Aasted med

Jens Carl Jensen

der er født d. 4. juli 1891 i Ørridslev, Ørridslev sogn som søn af købmand Jens Ansenius Mikkelsen og hustru Kirsten Marie Møller Jensen.

Jens Carl Jensen har gaaet i skole i Ørridslev, efter endt skolegang kom han i købmandslære hjemme hos faderen, virkede derefter som kommis forskellige steder i Jylland og paa Fyn. Begyndte d. 1. november 1940 som graver ved Vildbjerg kirke og virkede der til 1. april 1957.

Jens Carl Jensen har været i bestyrelsen for Ringkøbing Amts graverforening i 9 aar.

Adr. Møllegade 3, Vildbjerg.

I ægteskabet er børnene:

1. Kaj Ansenius Kjærgaard Jensen.
2. Villy Kjærgaard Jensen.
3. Gustav Kjærgaard Jensen.
4. Johanne Kirstine Kjærgaard Jensen.
5. Sigurd Evald Kjærgaard Jensen.
6. Johanne Kirstine Kjærgaard Jensen



7. Jensine Kjærgaard Jensen.

8. Esther Kjærgaard Jensen.

VI. E. 1. Kaj Ansenius Kjærgaard Jensen

er født d. 19. juni 1916 i Nørager, Durup sogn, som søn af graver Jens Carl Jensen og hustru Margrethe Kjærgaard Hansen.

Kaj Ansenius Kjærgaard Jensen har gaaet i skole i Timring og Vildbjerg, tjente derefter ved landbruget forskellige steder paa Herning egnen til 1939, virkede derefter i 2 aar paa en maskinstation, hvorefter han virkede i Søby brunkulslejer i 4 aar. Fra 1945 til 1949 arbejdede han som murerarbejdsmand i Ikast og til 1951 som murerarbejdsmand i Aarup, fik derefter arbejde som traktorfører paa Juelsberg ved Nyborg, hvor han virkede til 1960. Har siden arbejdet paa Lindø skibsværft.

Kaj Ansenius Kjærgaard Jensen blev gift d. 28. februar 1943 i Bording med

Ane Katrine Troelsen

der er født d. 24. juni 1920 i Bording, som datter af gaardejer Lars Troelsen og hustru Pederikke Katrine Pedersen.

Ane Katrine Troelsen har gaaet i skole i Bording, tjente derefter som husassistent paa Herningegnen til sit giftermål.

Adr. Dronningensvej 6, Nyborg.

I ægteskabet er børnene:

VI. E. 1. a. Villy Kjærgaard Jensen, konstabelev, født d. 12. januar 1945 i Ikast.

Adr. Hærens raketvaaben.

VI. E. 1. b. Margrethe Troelsen Jensen, husassistent, født d. 11. februar 1947 i Bording.

VI. E. 1. c. Ruth Sonja Kjærgaard Jensen, født d. 9. september 1951 i Avnslev død ca. ½ aar gammel.

VI. E. 1. d. Jens Carsten Kjærgaard Jensen, født d. 2. maj 1953 i Avnslev.

VI. E. 1. e. Flemming Thorstein Kjærgaard Jensen, født d. 2. december 1958 i Avnslev.

VI. E. 2. Villy Kjærgaard Jensen

er født d. 23. marts 1919 i Nørager, Durup sogn, som søn af graver Jens Carl Jensen og hustru Margrethe Kjærgaard Hansen.

Villy Kjærgaard Jensen døde ugift d. 10. februar 1941.

VI. E. 3. Gustav Kjærgaard Jensen

er født d. 16. april 1921 i Timring, Timring sogn, som søn af graver Jens Carl Jensen og hustru Margrethe Kjærgaard Hansen.

Gustav Kjærgaard Jensen har gået i skole i Vildbjerg, efter endt skolegang kom han i gartnerlære i 4 aar, virkede derefter som gartner-medhjælper i Aarhus, Thisetd og Holstebro. Har i en kort periode haft arbejde i brunkulslejren i Abildaa. I 1949 blev han ansat ved gartnerens salgsforening i Holstebro, hvor han virkede som medhjælper i 4 aar, siden 1953 som forvalter. Han driver desuden en del selvstændig gartneri.

Gustav Kjærgaard Jensen blev gift d. 14. maj 1945 i Holstebro med Karen Jensine Olesen

der er født d. 29. august 1921 i Handest, Glenstrup sogn, som datter af boelsmand og skræder Anders Olesen og hustru Kirstine Kristine Sørensen.

Karen Jensine Olesen har gaaet i skole i Hobro, efter endt skolegang kom hun i gartnerlære i Hobro og Brædstrup, kom herefter til Vildbjerg hvor hun virkede til sit giftermal.

Karen Jensine Olesen døde d. 21. januar 1959 i Holstebro.

I ægteskabet er børnene:

VI. E. 3. a. Jonna Kjærgaard Jensen, husassistent, født d. 11. januar 1946 i Holstebro, arbejder nu i København.

VI. E. 3. b. Ole Kjærgaard Jensen, født d. 17. april 1947 i Holstebro.

VI. E. 3. c. Per Kjærgaard Jensen, født d. 24. juni 1948 i Holstebro.

VI. E. 3. d. Elisabeth Kjærgaard Jensen, født d. 22. november 1949 i Holstebro.

VI. E. 3. e. Jan Kjærgaard Jensen, født d. 11. november 1951 i Holstebro.

VI. E. 4. Johanne Kirstine Kjærgaard Jensen

er født d. 19. oktober 1922 i Timring, Timring sogn, som datter af graver Carl Jensen og hustru Margrethe Kjærgaard Hansen.

Johanne Kirstine Kjærgaard Jensen døde som lille.

VI. E. 5. Sigurd Ewald Kjærgaard Jensen

er født d. 24. januar 1926 i Vildbjerg, som søn af graver Jens Carl Jensen og hustru Margrethe Kjærgaard Hansen.

Sigurd Ewald Kjærgaard Jensen er bager.

Han er gift med

Gaula

Adr. 7928 Durango St. Denver 29, Colo. U. S. A.

VI. E. 6. Johanne Kirstine Kjærgaard Jensen

er født d. 23. november 1928 i Vildbjerg som datter af graver Jens Carl Jensen og hustru Margrethe Kjærgaard Hansen.

Johanne Kirstine Kjærgaard Jensen har gaaet i skole i Vildbjerg, tjente derefter som husassistent i Vildbjerg og Vejle. Den 1. april 1948 kom hun paa Maarslet sygeplejehøjskole i 5 maaneder, herefter var hun husassistent paa Vallekilde højskole i ca. 1 aar, virkede derefter paa Middelfart hospital i ½ aar, derefter som sygemedhjælper ½ aar paa de gamles hjem i Herning. I 1950 rejste Johanne K. Kjærgaard Jensen til Norge hvor hun virkede som husassistent i ca. 2½aar, kom derefter til Kolding som husassistent. Har siden november 1953 været ansat paa Frederiksberg hospital først 3 aar som elev, virker nu som oldfrueassistent.

Adr. Frederiksberg hospital, København F.

VI. E. 7. Jensine Kjærgaard Jensen

er født d. 19. juli 1932 i Vildbjerg, som datter af graver Jens Carl Jensen og hustru Margrethe Kjærgaard Hansen.

Jensine Kjærgaard Jensen udvandrede til U. S. A. og ankom til New York d. 19. september 1957, derfra til Denver Colo., hvor hun har boet siden.

Jensine Kjærgaard Jensen blev gift d. 23. januar 1960 i Denver, Colorado med

Dale Ivan Gregory

der er født d. 18. marts 1921 i Brush, Colorado, som søn af gaard-

ejer James Gregory og hustru Jennie Fern Webber.

Jensine Kjærgaard Jensen virker som bogholderske.

Adr. 6634 Newland Street, Arvada, Colorado, U.S.A.

I ægteskabet er datteren:

VI. E. 7. a. Carol Ann Gregory, født d. 25. november 1960 i Denver, Colorado.

VI. E. 8. Esther Kjærgaard Jensen

er født d. 6. juni 1935 i Vildbjerg som datter af graver Jens Carl Jensen og hustru Margrethe Kjærgaard Hansen.

Esther Kjærgaard Jensen døde i April maaned 1936.



VI. F. Mette Marie Kjærgaard Hansen

er født d. 24. april 1893 i Aasted, Aasted sogn, som datter af lærer Jens Hansen og hustru Johanne Jeppesen

Mette Marie Kjærgaard Hansen har gaaet i skole i Aasted hos faderen, tjente derefter som husassistent forskellige steder i Salling og Skive. Flyttede i 1925 til Aarhus, hvor hun virkede som husassistent, købte d. 1. december samme aar et mejeriudsalg i fællesskab med søsteren, mejeriudsalget er beliggende i Godthaabs-gade.

Adr. Rosenvangs Allé 179, Aarhus.

VI. G. Magda Kjærgaard Hansen

er født d. 19. august 1894 i Aasted, Aasted sogn, som datter af lærer Jens Hansen og hustru Johanne Jepsen.

Magda Kjærgaard Hansen har gaaet i skole hos sin fader i Aasted skole, efter endt skolegang var hun hjemme til sit 17. aar og hjalp til med rengøring



VI E - VI G - VI N.

af skolen, kom derefter ud som husassistent og tjente forskellige steder bl. a. paa et afvænningshjem for alkoholikere og paa Lemming Nygaard ved Silkeborg hvor hun var i 2aar. Magda Kjærgaard Hansen var i ca. 1919 paa Voldby højskole ved Grenaa.

Hun blev gift d. 29. januar 1923 i Aasted med

Martin Madsen

der er født d. 12. juni 1897 i Timring som søn af gaardejer Niels Kristian Madsen og hustru Kristine Simonsen.

Martin Madsen har gaaet i skole i Timring, efter endt skolegang hjalp han faderen i ca. 3 aar, hvorefter han blev indkaldt til militæret og aftjente sin værnepligt som infanterist i Aarhus. Var i vinterhalvaaret 1920-21 paa Faarevejle højskole, kom paa grund af faderens død atter hjem og arbejdede paa gaarden til sit giftermaal i 1923, derefter købte han en landejendom i Timring, denne drev han i ca. 4 aar, hvorefter han flyttede til Barde, Vorgod sogn, hvor han stadig virker. De sidste 12 aar som vejmand for Barde kommune.

Martin Madsen var i 4 aar kasserer for fagforeningen.

Adr. Barde pr. Herning.

I ægteskabet er datteren (adoptivdatter)

1. Gunhild Kjærgaard Madsen.

VL.G. 1. Gunhild Kjærgaard Madsen

er født d. 10. april 1928 i Aarhus, adoptivdatter af arbejdsmand Martin Madsen og hustru Magda Kjærgaard Hansen.

Gunhild Kjærgaard Madsen døde d. 17. oktober 1945 i Vorgod.

Hun blev gift d. 8. maj 1945 i Barde med

Niels Sandfeldt Kristensen

der er født d. 24. august 1923 i Arnborg.

Niels Sandfeldt Kristensen er montør.

Adr. Videbæk.

I ægteskabet er sønnen:

- VL.G. 1. a. Bruno Sandfeldt Kristensen, maskinlærling, født d. 5. oktober 1945 i Vorgod.

VI. H. Signe Kjærgaard Hansen

er født d. 11. februar 1900 i Aasted, Aasted sogn, som datter af lærer

Jens Hansen og hustru Johanne Jeppesen.

Signe Kjærgaard Hansen har gaaet i skole hos faderen i Aasted skole, efter endt skolegang tjente hun som husassistent forskellige steder, bl. a. hos sin fætter Jeppe Jeppesen i Aasted. Flyttede 1925 til Aarhus og købte sammen med søsteren et mejeriudsalg i Godthaabsgade.

Adr. Rosenvangs Allé 179, Aarhus.

Signe Kjærgaard Hansen har datteren:

1. Ragnhild Kjærgaard Hansen.

VI. H. 1. Ragnhild Kjærgaard Hansen

er født d. 26. marts 1925 i Vildbjerg som datter af Signe Kjærgaard Hansen. Ragnhild Kjærgaard Hansen har gaaet i skole i Aarhus hvor hun tog realeksamen, efter endt skolegang blev hun ansat som kontorelev ved Jydsk telefon hvor hun stadig virker som kontorassistent.

Ragnhild Kjærgaard Hansen blev gift d. 15. januar 1950 i Aarhus med Gunnar Arnold Iversen

der er født d. 21. august 1919 i Aarhus som søn af pensionist Søren Iversen og hustru Anne. Han har gaaet i skole i Aarhus, efter endt skolegang kom han i glarmesterlære. Under krigen gjorde han tjeneste ved meldetjenesten indenfor C. B. korpset. Derefter fik han stilling paa Jul. A. Jørgensens kiksfabrik hvor han virkede i 7 aar hvorefter han fik sin nuhavende stilling som lagerekspedient ved detailmejeriernes fællesindkøb.

Adr. Rosenvangs Allé 179, Aarhus.

VI. J. Johannes Kjærgaard Hansen

er født d. 20. december 1895 i Aasted, Aasted sogn som søn af lærer Jens Hansen og hustru Johanne Jeppesen.

Johannes Kjærgaard Hansen døde d. 9. august 1948 i Aarhus.

Johannes Kjærgaard



har gaaet i skole hos faderen i Aasted, efter endt skolegang kom han i koloniallære. Har i 29 aar været ansat ved F.D.B. i Aarhus først som lagerarbejder derefter som lagerformand.

Johannes Kjærgaard Hansen blev gift d. 2. juni 1927 i Aarhus med Emma Kristiansen

der er født d. 19. januar 1904 i Tvis, Tvis sogn, som datter af gaardejer Jens Kr. Kristiansen og hustru Anne Margrethe Jensen.

Emma Kristiansen har gaaet i skole i Skavtrup, efter endt skolegang var hun hjemme som husbestyrerinde, kom senere til Aarhus hvor hun også virkede som husbestyrerinde til sit giftermaal. Har siden sin mands død virket som kontorassistent og ekspeditrice i en møbelforretning i Aarhus.

Adr. Sejroegade 4, Aarhus.

I ægteskabet er børnene:

1. Jytte Kjærgaard Hansen.
2. Henning Kjærgaard Hansen.

VI. J. 1. Jytte Kjærgaard Hansen

er født d. 12. oktober 1928 i Aarhus som datter af lagerformand Johannes Kjærgaard Hansen og hustru Emma Kristiansen.

Jytte Kjærgaard Hansen har gaaet i skole paa Christiansgades skole i Aarhus. Blev derefter ansat ved postvæsenet hvor hun virkede i 5 aar som kontorassistent til sit giftermaal.

Jytte Kjærgaard Hansen blev gift d. 19. februar 1950 i Århus med Villy Andersen

der er født d. 26. april 1928 i Veggerslev, Veggerslev sogn, som søn af skræddermester Ejner Bachmand Andersen og hustru Marie Petersen.

Villy Andersen har gået i skole paa Munkegades skole i Aarhus, efter endt skolegang kom han i snedkerlære, har siden virket som snedker i Aarhus.

Adr. Teglværksgade 14, Aarhus.

I ægteskabet er børnene:

- VI. J. 1. a. Jan Kjærgaard Andersen, født d. 21. december 1950 i Aarhus.
- VI. J. 1. b. Helle Kjærgaard Andersen, født d. 9. oktober 1955 i Aarhus.

VI. J. 2. Henning Kjærgaard Hansen

er født d. 2. juni 1930 i Aarhus som søn af lagerformand Johannes Kjærgaard Hansen og hustru Emma Kristiansen.

Henning Kjærgaard Hansen har gaaet i skole paa Munkegades skole i Aarhus, efter endt skolegang kom han i lære som maskinarbejder paa Danish machinfabrik co. i Aabyhøj og blev udlært d. 1. august 1950, virkede derefter samme sted til 1. april 1951. Aftjente sin værnepligt som dragon i Randers, virkede derefter som maskinarbejder i Aarhus. Har siden 1955 virket paa Aarhus kommunehospital.

Henning Kjærgaard Hansen blev gift d. 11. april 1953 i Markus kirken, Aarhus med

Mona Birta Antonsen

der er født d. 16. januar 1931 i Aarhus som datter af skomager Aage Akton Antonsen og hustru Otilie Petrea Nielsen.

Mona Birta Antonsen har gaaet paa Christiansgades skole, hvor hun tog mellemskoleeksamen, efter endt skolegang blev hun kontorelev i et forsikringsselskab i Aarhus, her var hun i 1½ aar, kom herfra til postvæsenet og virkede her i 8 aar til sit giftermaal.

Adr. Bethesdavej 75, Aarhus.

I ægteskabet er børnene:

VI. J. 2a. Lone Kjærgaard Hansen, født d. 14. september 1954 i Aarhus.

VI. J. 2b. Pia Kjærgaard Hansen, født d. 8. februar 1958 i Aarhus.

VI. K. Viggo Kjærgaard Hansen

er født i Aasted, Aasted sogn, som søn af lærer Jens Hansen og hustru Johanne Jeppesen.

Viggo Kjærgaard Hansen er maskinarbejder.

Han er ugift og bor: 137 N 16 S. A. Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A.

VI. L. Margrethe Kjærgaard Hansen

er født i Aasted, Aasted sogn, som datter af lærer Jens Hansen og hustru Johanne Jeppesen.

Margrethe Kjærgaard Hansen døde som lille.

VI. M. Aksel Kjærgaard Hansen

er født i Aasted, Aasted sogn som søn af lærer Jens Hansen og hustru Johanne Jeppesen.

Aksel Kjærgaard Hansen døde som lille.

VI. N. Jenny Kjærgaard Hansen

er født d. 22. september 1898 i Aasted, Aasted sogn, som datter af lærer Jens Hansen og hustru Johanne Jeppesen.

Jenny Kjærgaard Hansen blev gift d. 1. november 1925 i Vor Frue Kirke, Aarhus med

Aksel Pedersen

der er født d. 17. februar 1905 i Aulum som søn af købmand Chr. Pedersen og hustru Karen.

Aksel Pedersen er lagerarbejder.

Adr. H. C. Ørstedsvej 35, Herning.

I ægteskabet er sønnen:

VI. N. 1. Svend Aage Pedersen, født d. 26. april 1925 i Aulum.

VII. Ane Kirstine Jeppesen

er født d. 11. november 1862 i Aastedskov, Aasted sogn som datter af gaardejer Jeppe Hansen og hustru Ane Margrete Jespersdatter. Hun blev hjemmedøbt d. 18. november 1862 og fremstillet i Aasted kirke d. 28. december samme aar, faddere ved fremstillingen var: Gaardmandskone Inger Jepsdatter i Aasted, gaardmandskone Maren Christensdatter sammesteds, ungkarl og skolelærer Erik Espersen i Nees paa Mors, ungkarl Christen Pedersen i Torp og gaardmandå Christen Nielsen paa Fur.

Ane Kirstine Jeppesen blev gift d. 4. december 1890 i Aasted kirke med Lars Sørensen Hedegaard forlovere ved brylluppet var: Gaardmand Jeppe Hansen af Aasted og gaardmand



Søren Foged af Thorum.

Lars Sørensen Hedegaard er født d. 12. august 1860 i Toustrup, Durup sogn, som søn af gaardejer Søren Jensen Hedegaard og hustru Karen Marie Christensen, og han blev døbt d. 21. oktober 1860 i Durup kirke, faddere var: Pigen Mette Marie Christensen af Nautrup, pigen Ane Jensen i Hedegaard, ungkarl Jens Christian Christensen, husmand Anders Christensen og husmand Thomas Christensen af Toustrup.

Lars Sørensen Hedegaard var først købmand i Aasted, derefter fiskehandler i Aarhus og senere købmand i Selde til sin død.

I ægteskabet er børnene:

- A. Søren Sørensen Hedegaard.
- B. Karen Sørensen Hedegaard.
- C. Jeppe Magnus Sørensen Hedegaard.

VII. A. Søren Sørensen Hedegaard

er født d. 7. september 1891 i Selde, Aasted sogn, som søn af købmand Lars Sørensen Hedegaard og hustru Ane Kirstine Jeppesen.

Søren Sørensen Hedegaard har gaaet i skole i Selde og Skive, senere har han taget præliminæreksamen paa "Kornmod" i Silkeborg. Efter endt skolegang blev han ansat ved Aalborg privatbaner og virkede her som trafikassistent i en aarrække. Herefter havde han en en gros forretning i Nykøbing Mors og senere en købmandsforretning i Kjeldberg til ca. 1933. Flyttede derefter til Viby hvor han startede en forretning. Virkede senere som incassator for Arbejdsgivernes ulykkesforsikring til sin død d. 18. januar 1957.

Søren Sørensen Hedegaard blev gift d. 26. marts 1920 i Selde med

Maren Mortensen Børsting

der er født d. 3. marts 1897 i Selde som datter af gaardejer Jens Mortensen Børsting og hustru Mette Nielsen.

Maren Mortensen Børsting har gaaet i skole i Selde, efter endt skolegang var hun hjemme i ca. 1 aar, kom derefter paa handelshøjskolen i Aarhus, hvorefter hun blev ansat paa et sagførerkontor i Skive og derefter paa Skive postkontor til sit giftermal.

Adr. Carl Blochsgade 21, Aarhus.

I ægteskabet er børnene:

1. Grethe Børsting Hedegaard.
2. Aase Børsting Hedegaard.
3. Rigmor Børsting Hedegaard.
4. Inga Børsting Hedegaard.

VII. A. 1. Grethe Børsting Hedegaard

er født d. 10. januar 1922 i Nykøbing Mors som datter af fhv. købmand Søren Sørensen Hedegaard og hustru Maren Mortensen Børsting.

Grethe Børsting Hedegaard har gaaet i skole i Selde, Kjeldbjerg og paa Rosenvangs skolen hvor fra hun udgik med præliminæreksamen. Efter endt skolegang kom hun i kontorlære i Aarhus. Virkede i 16 aar til sit giftermaal som afdelingsleder i Rahr's tekniske forretning A/S. Grethe Børsting Hedegaard har taget korrespondenteksamen.

Hun blev gift d. 26. september 1959 i Aarhus med

Erik Ove Baltzer

der er født d. 9. februar 1918 i Silkeborg som søn af politibetjent Marinus Laurits Baltzer og hustru Akseline Katrine Mouritsen.

Erik Ove Baltzer er kontoruddannet hos Louis Poulsen og Co. i København. Har i ca. 20 aar virket i Rahr's tekniske forretning A/S i Aarhus, hvor han nu virker som prokurist.

Erik Ove Baltzer har i en årrække været distriktssekretær for F.D.F. i Aarhus.

Adr. Præstevangsvej 10, Hasle, Aarhus.

I ægteskabet er tvillinger, født d. 22. januar 1962 i Aarhus.

VII. A. 2. Aase Børsting Hedegaard

er født d. 24. november 1923 i Nykøbing Mors som datter af fhv. købmand Søren Sørensen Hedegaard og hustru Maren Mortensen Børsting.

Aase Børsting Hedegaard blev gift d. 16. august 1947 i Aarhus med

Henry Pedersen

der er født d. 18. juli 1922 i Aarhus som søn af møbelpolstrer Marius Pedersen og hustru Hedevig Ingeborg Jensen.

Henry Pedersen er kontor assistent.

Adr. Majdalen 1, Aarhus V.

I ægteskabet er børnene:

VII. A. 2. a. Erik Børsting Pedersen, født d. 10. april 1950 i Aarhus.

VII. A. 2. b. John Børsting Pedersen, født d. 26. marts 1953 i Aarhus.

VII. A. 3. Rigmor Børsting Hedegaard

er født d. 8. maj 1930 i Kjeldbjerg som datter af fhv. købmand Søren Sørensen Hedegaard og hustru Maren Mortensen Børsting.

Rigmor Børsting Hedegaard har gaaet i skole i Viby og paa Frederiksgades skole, hvorfra hun tog mellemskoleeksamen, efter endt skolegang kom hun i lære som ekspeditrice i Magasin, virkede herefter som kassererske i en kjolesalon til 1958. Har siden virket som revisor.

Rigmor Børsting Hedegaard blev gift d. 17. januar 1953 i Aarhus med

Rolf Niels Mortensen

der er født d. 8. august 1926 i Aabenraa som søn af materialeforvalter Niels Mortensen og hustru Else Schmidt.

Rolf Niels Mortensen har gået i skole i Aabenraa statskole, hvorfra han udgik med realeksamen, efter endt skolegang kom han i lære som maskinarbejder i 4 aar. Blev 1948 indkaldt til artilleriet og blev hjemsendt som sekondløjtnant, virkede derefter som maskinarbejder og senere som værkfører til 1960. Herefter fik han sin nuhavende stilling som faglærer ved Jydsk teknologisk institut.

Adr. Majdalen 11, Aarhus.

VII. A. 4. Inga Børsting Hedegaard

er født d. 19. april 1936 i Viby som datter af fhv. købmand Søren Sørensen Hedegaard og hustru Maren Mortensen Børsting.

Inga Børsting Hedegaard har gaaet i skole i Aarhus, efter endt skolegang kom hun i lære i Aarhus Handelsbank, virkede her til ½ aar efter læretiden. Har siden virket paa Aarhus Raadhus.

Inga Børsting Hedegaard blev gift d. 14. april 1960 i Aarhus med Viggo Guldmann

der er født d. 21. juli 1935 i Aarhus som søn af maskinarbejder Rudolf Guldmann og hustru Eda Harriet Foged.

Viggo Guldmann har gaaet i skole i Aarhus. Efter endt skolegang kom han i elektromekanikerlære. Har siden faaet radaruddannelse ved hæren. Virker nu som tekniker ved Dansk Røntgentekni i Aarhus.

Adr. Ollerupvej 10, Holme pr. Højbjerg.

VII. B. Jeppe Magnus Sørensen Hedegaard

er født d. 8. august 1893 i Selde som søn af købmand Lars Sørensen Hedegaard og hustru Ane Kirstine Jeppesen.

Jeppe Magnus Sørensen Hedegaard har gaaet i skole i Aarhus og Selde, efter endt skolegang kom han i manufaktur­lære hos Georg Gertsen i Skive, kom herefter paa Krabbesholm forberedelsesskole hvor han var i 2 aar. Virkede herefter som kommis i 2 aar i Viborg, 2 aar i Hjørring, 2 aar i Thisted og 2 aar i Aalborg. I 1919 købte han en manufakturforretning i Selde, som han drev i 12 aar. Købte i 1931 sin nuhavende forretning i Saltum.

Jeppe Magnus Sørensen Hedegaard blev gift d. 26. november 1920 i Nr. Sundby med

Anne Marie Nielsen

der er født d. 16. december 1897 i Nr. Sundby som datter af slagtermester Karl Nielsen og hustru Johanne Pedersen.

Anne Marie Nielsen har gaaet i skole i Nr. Sundby, efter endt skolegang kom hun i boghandlerlære, hvorefter hun i 1913 kom i lære paa Nr. Sundby kærnerkontor i 4 aar. Virkede derefter i en guldsmedeforretning i Bispensgade i Aalborg til sit giftermaal.

Adr. Nørre Saltum.

I ægteskabet er børnene:

1. Inge Sørensen Hedegaard.
2. Jørgen Sørensen Hedegaard.



VII. B. 1. Inge Sørensen Hedegaard

er født d. 3. september 1926 i Selde som datter af manufakturhandler Jeppe Magnus Sørensen Hedegaard og hustru Anne Marie Nielsen.

Inge Sørensen Hedegaard har gaaet i skole i Grindsted og Saltum. Kom herefter i lære som defektrice paa Saltum Apotek, hvor hun virkede til sit giftermaal.

Inge Sørensen Hedegaard blev gift d. 21. september 1947 i Saltum med

Kaj Mørk Mogensen

der er født d. 28. april 1920 i Hjørring som søn af købmand Aage Gregers Mørk Mogensen og hustru Elvine Nielsen.

Kaj Mørk Mogensen har gaaet i skole i Hjørring, efter endt skolegang kom han i lære som mejerist og har siden virket som saadan forskellige steder i Nordjylland og paa Mors.

Adr. Borgergade 24, Aalborg.

I ægteskabet er børnene:

VII. B. 1. a. Mogens Hedegaard Mørk Mogensen, født d. 2. februar 1946 i Saltum.

VII. B. 1. b. Hanne Hedegaard Mørk Mogensen, født d. 7. april 1948 i Hesselbjerg.

VII. B. 2. Jørgen Sørensen Hedegaard

er født d. 19. september 1930 i Selde, Aasted sogn, som søn af manufakturhandler Jeppe Magnus Sørensen Hedegaard og hustru Anne Marie Nielsen.

Jørgen Sørensen Hedegaard er købmand.

Han blev gift d. 5. maj 1955 i Hvorup med

Sonja Doris Hjorth

der er født d. 24. juni 1933 i Aalborg som datter af bagermester Holger Hjorth og hustru Edith Hansen.

Adr. Lindholmsvej 75 B, Nørresundby.

I ægteskabet er børnene:

VII. B. 2.a. Helle Hedegaard, født d. 15. oktober 1955 i Nørresundby.

VII. B. 2.b. Mette Hedegaard, født d. 26. september 1961 i Nørresundby.

VII. C. Karen Sørensen Hedegaard

er født d. 21. november 1904 i Selde som datter af købmand Lars Sørensen Hedegaard og hustru Ane Kirstine Jeppesen.

Karen Sørensen Hedegaard har gaaet i skole i Selde, var herefter hjemme hos forældrene som husassistent.

Karen Sørensen Hedegaard blev gift d. 8. maj 1921 i Selde med

Axel Herlev Salomonsen

der er født d. 21. marts 1898 i Fredericia som søn af assurandør Peter Salomonsen og hustru Anine Annette Kristine Herlev.

Axel Herlev Salomonsen har gaaet i skole i Fredericia og Aarhus, efter endt skolegang kom han i elektrikerlære, herefter virkede han som montør forskellige steder til 1922. Derefter startede han selvstændig installationsforretning i Selde som han stadig driver.

Axel Herlev Salomonsen har været formand og kasserer i Selde borger- og haandværkerforening, har ligeledes været formand for Vandværket.

Adr. Selde pr. Roslev.

I ægteskabet er børnene:

1. Ellen Hedegaard Salomonsen.
2. Edith Hedegaard Salomonsen.
3. Lis Hedegaard Salomonsen.



VII.C. 1. Ellen Hedegaard Salomonsen

er født d. 16. september 1921 i Selde som datter af installatør Axel Herlev Salomonsen og hustru Karen Sørensen Hedegaard.

Ellen Hedegaard Salomonsen har gaaet i skole i Selde, kom herefter paa Jebjerg ungdomsskole. Virkede derefter som husassistent forskellige steder bl. a. i Silkeborg og Skive til sit giftermaal. Ellen Hedegaard Salomonsen var 1942 paa husholdningsskole i Aarhus.

Hun blev gift d. 5. maj 1944 i Selde med

Frode Laustsen

der er født d. 15. maj 1914 i Rettrup som søn af gaardejer Laust Laustsen og hustru Mette.

Frode Laustsen har gaaet i skole i Rettrup og Skive, tjente derefter ved landbruget, blev senere rutebilchauffør og derefter politibetjent først i Hobro derefter i Nykøbing. Herefter blev han chauffør ved Esso og virkede der i 11 aar til maj 1960. Har siden virket som forpagter af Afholdshotellet i Nykøbing Mors.

Adr. Nygade 5, Nykøbing Mors.

I ægteskabet er sønnen:

VII.C.1. a. Ole Salomonsen Laustsen, født d. 7. september 1947 i Nykøbing M.

VII.C.2. Ruth Hedegaard Salomonsen

er født d. 6. december 1927 i Selde som datter af installatør Axel Herlev Salomonsen og hustru Karen Sørensen Hedegaard.

Ruth Hedegaard Salomonsen har gaaet i skole i Selde, var herefter hjemme som husassistent i ca. 1 aar, hvorefter hun kom i damefrisørlære i Skive, virkede som damefrisørinde til sit giftermaal.

Ruth Hedegaard Salomonsen blev gift d. 16. marts 1947 i Selde med

Carl Villads Abildgaard Christensen

der er født d. 18. august 1923 i Skive som søn af snedker Jens Nicolaj Dam Christensen og hustru Elisabeth Abildgaard.

Carl Villads Abildgaard Christensen har gaaet i skole i Skive, tjente derefter i en kort tid ved landbruget, hvorefter han kom i lære som møbelpolster i Skive og virkede derefter som svend til 1955. Købte herefter sin nuhavende snedkerforretning i Skive.

Adr. Frederiksgade 30, Skive.

I ægteskabet er børnene:

VII.C.2. a. Axel Abildgaard Christensen, født d. 27. september 1947 i Skive.

VII.C.2. b. Søren Abildgaard Christensen, født d. 13. juni 1954 i Skive.

VII.C.3. Lis Hedegaard Salomonsen

er født d. 8. februar 1946 i Selde som datter af installatør Axel Her-

lev Salomonsen og hustru Karen Sørensen Hedegaard.

Lis Hedegaard Salomonsen døde d, 15. august 1948 i Selde.

VIII. Niels Jeppesen

er født d. 9. august 1868 i Aastedskov, Aasted sogn, som søn af gaardejer Jeppe Hansen og hustru Ane Margrethe Jespersdatter, og han blev hjemmedøbt d. 11. august og fremstillet i kirken d. 13. september 1868, faddere ved fremstillingen var: gaardkone Ane Jeppesen i Nøregnen, gaardkone Maren Nielsen sammesteds, ungkarl Hans Jeppesen i Aastedskovgaard, ungkarl Iver Pedersen i Nøregnen og gaardmand Hans Esper- sen i Aasted.

Niels Jeppesen overtog faderens gaard "Møllegaarden" i Aasted, boede senere paa en gaard i Yttryp, var derefter købmand i Kirkeby, værtshusholder i Hadsund og Skive, og endelig fiskehandler i Skive, hvor han døde i 1946.



Niels Jeppesen blev gift d. 3. november 1893 i Harre kirke med Else Kirstine Poulsen forlovere ved brøluppet var: gaardmand Jens Peter Poulsen i Sønderup og gaardmand Esper Jeppesen i Risum.

Else Kirstine Poulsen er født d. 14. marts 1871 i Sønderup, Harre sogn, som datter af gaardejer Jens Peter Poulsen og hustru Helle Marie Madsen, og hun blev døbt d. 18. juni 1871, faddere ved daaben var: pigen Ane Kathrine Nielsen, gaardmand Iver Kjeldsens kone, gaardmand Jens Christensen, forpagter Thonning Christensen alle af Harre sogn og ungkarl Peder Larsen af Roslev sogn.

I ægteskabet er børnene:

- A. Jeppe Hansen Jeppesen
- B. Helene Marie Jeppesen
- C. Anna Margrethe Jeppesen

D. Jens Peter Jeppesen.

E. Rigmor Jeppesen.

VIII. A. Jeppe Hansen Jeppesen

er født d. 15. december 1894 i Aasted, Aasted sogn, som søn af Niels Jeppesen og hustru Else Kirstine Poulsen.

Jeppe Hansen Jeppesen døde d. 7. maj 1962 i København.

Jeppe Hansen Jeppesen tog som 17 aarig præliminæreksamen i Silkeborg. Komderefter ud at sejle og uddannede sig som radiotelegrafist, hvorefter han sejlede paa amerikaruterne.

Jeppe Hansen blev gift som 25-aarig med

Emmy Larsen

men blev skilt i 1939 paa grund af Emmy Larsens sygdom. Jeppe Hansen startede som 25-aarig radioforretning paa Nicolaj Plads i København og ca. 15 aar senere blev forretningen flyttet til Dr. Tværgade. Overalt hvor han har arbejdet, har han faaet meget fine anbefalinger og flidspræmier, og han opnaaede ogsaa nogle forfremmelser som radiotelegrafist. Han har altid været kendt som en meget flittig og stræbsom mand, som aldrig har undt sig selv ferier eller hvile.

Jeppe Hansen Jeppesen blev gift anden gang d. 3. december 1939 i København med

Mirry Olea Johanne Berlin Andersson

der er født d. 12. december 1909 i København som datter af sømand Ola Andersson og hustru Johanne Marie Møller.

Adr. Højdevej 26, st, th. København S.

I ægteskabet er datteren:

1. Hanne Else Jeppesen.

VIII.A. 1. Hanne Else Jeppesen

er født d. 21. december 1940 i København som datter af radioforhandler Jeppe Hansen Jeppesen og hustru Mirry Olea Johanne Berlin Andersson.

Hanne Else Jeppesen tog realeksamen i 1957 og bestod sommeren 1960 engelsk og tysk korrespondenteksamen, har siden virket som korrespondent.

Af fritidsinteresser har Hanne Else Jeppesen især haft musik, og hun begyndte at spille klaver som 5½ aarige.

Hanne Else Jeppesen blev gift d. 24. marts 1962 i København med Per Walther Jacobsen

der er født d. 31. december 1937 i København som søn af repræsentant Poul Walther Jacobsen og hustru Ingeborg Strip.

Per Walther Jacobsen er tandlæge.

Adr. Veksøvej 19, Brønshøj,

VIII. B. Helene Marie Jeppesen

er født i Aasted, Aasted sogn, som datter af Niels Jeppesen og hustru Else Kirstine Poulsen.

Helene Marie Jeppesen var servitrice i Canada hvor hun døde i januar maaned 1936.

VIII. C. Anna Margrethe Jeppesen

er født d. 20. november 1901 i Yttrup, Rybjerg sogn, som datter af Niels Jeppesen og hustru Else Kirstine Poulsen.

Anna Margrethe Jeppesen har gaaet i skole i Skive, hvor hun tog mellemskoleeksamen. Tog derefter Handelsskoleeksamen i Skive. Begyndte 1919 paa kontoret hos Nobel i ~~Skive~~ Skive som assistent, virkede som saadan til 1928, hvorefter hun blev kontorbestyrer samme sted til 1932. Rejste i september 1932 til Esbjerg, hvor hun i 1 aar virkede som kontorbestyrer. Har siden 1933 virket som kontorbestyrer i Aalborg.

Adr. Strandvejen 5, Aalborg.

VIII. D. Jens Peter Jeppesen

er født d. 10. oktober 1903 i Yttrup, Rybjerg sogn, som søn af Niels Jeppesen og hustru Else Kirstine Poulsen.

Jens Peter Jeppesen har gaaet i skole i Skive, efter endt skole-

gang kom han i gartnerlære i Skive og Glattrup, virkede derefter som medhjælper forskellige steder til 1930, da han blev bestyrer for et gartneri i Horsens, virkede her i 4 aar, købte derefter et gartneri i Hundstrup, som han stadig driver.

Jens Peter Jeppesen blev gift d. 11. marts 1934 i Aarhus domkirke med Linda Valborg Margrethe Jensen der er født d. 12. juni 1909 i Jerne, Jerne sogn, som datter af arbejdsmand Jens Jensen og hustru Kristiane Nielsen.



Linda Valborg Margrethe Jensen har gaaet i skole i Esbjerg og Faarevejle, efter endt skolegang tjente hun som husassistent senere blev hun ansat i en bagerforretning, hvor hun virkede til sit giftermaal. Linda V. M. Jensen har lært blomsterbinding.

Adr. Hundstrup.

I ægteskabet er datteren:

VIII. D. 1. Else Margrethe Jeppesen, kontorelev, født d. 29. juni 1944 i Hundstrup.

VIII. E. Rigmor Jeppesen

er født d. 21. april 1909 i Skive som datter af Niels Jeppesen og hustru Else Kirstine Poulsen.

Rigmor Jeppesen har gaaet i skole i Skive, efter endt skolegang blev hun elev i en smør- og kaffeforretning i Skive, blev derefter bestyrer af samme forretnings filial i Lemvig, og virkede her til sit giftermaal.

Rigmor Jeppesen blev gift d. 6. januar 1935 i Skive med Niels Nielsen

der er født d. 26. januar 1895 i Højbjerg, Højbjerg sogn, som søn af gaardejer Kristian Hansen Nielsen og hustru Maren Hansen.

Niels Nielsen har gaaet i skole i Højbjerg, tjente derefter som landbrugsmedhjælper forskellige steder i Jylland og paa Sjælland.

Aftjente 1916-17 sin værnepligt som infanterist paa Sjælland, virkede derefter atter ved landbruget til 1926. Købte i kompagni med to andre gaarden "Sofielyst" ved Lemvig, denne drev han i ca. 1 aar, hvorefter han flyttede til Lemvig og virkede her som handelsmand til 1953, da købte han en lille ejendom udenfor Lemvig, hvorfra han nu driver kreaturhandel.

Niels Nielsen var i ca. 1915 paa den Grundtvigske højskole i Lyngby, fra 1923-24 paa Tune landbrugsskole, tog derfra paa studierejse i Tyskland, har har desuden været i Norge dels ved landbruget og dels ved en kvægavlskonsulent.

Adr. "Karenslyst", Søndermarken 16, Lemvig.

I ægteskabet er børnene:

VIII.E. 1. Steen Nielsen, bankassistent, født d. 9. juni 1937 i Lemvig.

Adr. Sverrigsvej 1, Middelfart.

VIII.E. 2. Kjeld Nielsen, stud. polyt., født d. 21. august 1942 i Lemvig.

Adr. Magnoliavej 12, Valby.

