



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

S L Æ G T S B O G O V E R S L Æ G T E N
N I E L S E N .

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samvirke mellem en del af slægtens medlemmer og Dansk Slægtshistorie, Kjellerup.

Resultatet, der er nået, ville ikke være muligt nogle år frem i tiden. De ældre går bort, og med dem forsvinder mange slægtsminder. Derfor har det sin store betydning, at der nu foreligger et samlet materiale, som efterslægten kan bygge videre på.

Hvor savner man ofte optegnelser fra de ældste led i slægterne, og kirkebøgerne og andre kilder til efter forskning af slægterne, synes man, når alt for kort tilbage i tiden.

Vedrørende arkivundersøgelser vil man næppe kunne komme videre. Vi har gengivet alt, hvad vi skønnede var af interesse. Det kan måske i flere tilfælde virke som gentagelser, men stort set er alt jo gentagelser, men hver generation lever ikke livet som en gentagelse, det er kun på os, det ved et tilbageblik kan virke således. Dog for den, der forstår at læse en slægtsbog, bliver det ikke gentagelse, men genoplevelse.

Løb bogen igennem, og tag den så frem, når der er god tid, man skal fordybe sig i den. Mange af de mennesker, der er omtalt og beskrevet, er forlængst døde og begravne, men du har et fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets bånd, også gennem det du oplever i dag. Færdes man ad veje og stier, så er det de samme veje og stier og på de samme marker, slægternes gamle har gået og virket, selvom et vejsving her er rettet og en ny vej hist er anlagt. Når slægten i dag støvner sammen, er det i de samme stuer, hvor tidligere generationer har tænket sig. Snakken er den samme: Om liv og død, forlovelser, giftermål og fødsler. Man drøfter gårdene og deres bedrift og vejret, og om, hvordan det går den og den. Maden spises og roses nu som tidligere, og husmoderen forsikrer stadig, at det nu ikke var blevet så godt o.s.v.

Denne slægtsbog, som vi har haft fornøjelsen at udarbejde, er ikke afsluttet. En slægtsbog kan faktisk ikke gøres færdig, så længe slægten lever. Derfor er bogen indrettet således, at den stadig kan forøges med nye oplysninger, der kan skrives og indsættes på deres naturlige plads i bogen. Af den grund har det heller ikke været muligt at nummerere siderne.

For at kunne finde de på solen opførte personer, har vi givet hver af disse et registreringsnummer.

Der begyndes med Niels Christian Sørensens syv børn, som betegnes med romertallene I. II. III. IV. V. VI. VII.

Severine Nielsdatter får IV., datteren Klara Anine Kirstine Pedersen IV. J., dennes datter Signe Jakobsen får IV. J. 2, og hendes søn Kaj Jensen får IV. J. 2.a. Ane Marie Nielsdatters oldebarn Jørgen Balle Pedersen får VI. B. 3.a.

Ved udarbejdelse af anetavlen er der foruden kirkebøger anvendt folketællinger, løgdsruller, skatte- mandtal, skøde- og panteprotokoller, skifteprotokoller og de ældste arkivregistraturer samt trykte kilder.

Hver linie er fulgt så langt tilbage, det har været muligt at komme ved hjælp af de opbevarede kilder, og når derfor en linie standser op, må det forstås således, at enten har kilderne svigtet eller de pågældende personer ses ikke at være døbt i det sogn, hvori de har levet. Ofte er også omliggende sognes kirkebøger efterset. Udarbejdet 1957-58.

Dansk Slægtshistorie
Kjellerup.

S L Æ G T E N N I E L S E N .

Efterkommere efter

N I E L S C H R I S T I A N S Ø R E N S E N

og

M A R I E C A T H R I N E R A S M U S S E N .

Niels Christian Sørensen

er født i Demstrup den 9. juni 1829. Han døde i Demstrup den 18. september 1902. Den 14. marts 1854 blev han viet til

Marie Cathrine Rasmussen.

der er født i Demstrup den 10. februar 1831. Hun døde i Demstrup den 15. november 1904.

I ægteskabet var der børnene:

- I. Bodil Marie Nielsdatter.
- II. Søren Christian Nielsen.
- III. Ane Kathrine Nielsdatter.
- IV. Severine Nielsdatter.
- V. Rasmus Nielsen.
- VI. Ane Marie Nielsdatter.
- VII. Nielsine Katrine Nielsdatter.

I.



Bodil Marie Nielsdatter
er født i Demstrup, den
12. juli 1854, som dat-
ter af gårdmand Niels
Christian Sørensen og
hustru Marie Cathrine
Rasmussen.

Hun blev døbt i Sjør-
slev kirke den 13. au-
gust, faddere var: Bar-
nets moster Ane Marie

Rasmussen, væverske i Demstrup, Peder Rask, Jens Thomsen og
Christen Laursen, gårdmand i Demstrup.

Den 28. maj 1873 blev Bodil Marie Nielsdatter i
Sjørslev kirke viet til

Peder Christian Pedersen

der er født i Demstrup, den 17. april 1845, som søn af hus-
mand Peder Jensen og hustru Cathrine Christensen. Han blev
hjemmedøbt den 21. april, og dåben blev publiceret i Sjør-
slev kirke, den 20. juli, fadderne var: Christine Frederiks-
datter fra Melvandet, Niels Madsen fra Tolstrup, gårdmand
Anders Christensen, Melvandet, og Daniel Meilstrup fra Els-
borg.

Bodil Marie Nielsdatter dør den 2. marts 1884,
kun 29 år gammel, hun bliver begravet på Vium kirkegård den
11. marts.

Derefter gifter Peder Christian Pedersen sig i
1885 med Bodil Maries søster, Severine Nielsdatter.

Peder Christian Pedersen dør i Vium Østermark i
februar 1916.

Peder Christian Pedersen bor først i Demstrup,
men i 1876 bytter han gård med Rasmus Olsen på Vium Øster-
mark. Om dette mageskifte oplyser Lysgaard Skøde og Pante-
protokol, bog nr. 35, side 393 b, til 394:

Mageskifte

1876 den 3. marts. Underskrevne gårdejer Rasmus

Olsen af Vium i forening med beskikket kurator sognefoged Søren Christiansen sælger, mageskifter og endelig overdrager til husmand Peder Christian Pedersen af Demstrup min gård i Vium Østermark matr. nr. 22, hartkorn 2 td. 1 skp o fdk. o alb. og 41 d, 2 fdk. 1½ alb. Pantegæld 7200 kr., nemlig 6000 til kreditforeningen, tinglæst 17. 6. 1870 og 16. 7. 1875 og 1200 kr. til Søren Olsen, dat. 5. 12. 1875. Niels Christensen har ret til tvende skud - tørvemoser med vejfart, tinglyst 21. 4. 1843.

Køberen har samme dag givet Rasmus Olsen skøde på sin ejendom i Demstrup, matr. nr. 2 b og 3 e, hartkorn 1 fdk. 2 alb. og 3 fdk. 2½ alb.

For det stemplede papirs skyld ansættes den solgte ejendom til 18000 kr., og ejendommen i Demstrup til 10800 kr.

Kjellerup, den 1. marts 1876.

Rasmus Olsen.

S. Christiansen.

Læst den 3. 3. 1876.

Til de fattiges kasse, betalt 35 øre.

Samme dag, samme bog: Husmand Peder Christian Pedersen, Demstrup, sælger, mageskifter og skøder sin gård i Demstrup til Rasmus Olsen, Vium. Matr. 2b og 3e, 1 skp. o fdk. 2 alb. og 3 fdk. 2½ alb. Gården sættes til 10800 kr. og Rasmus Olsens gård til 18000 kr. Til de fattiges kasse er betalt 35 øre.

Kjellerup, den 1. 3. 1876.

Peder Christian Pedersen.

Læst 3. 3. 1876.

Om gården på Vium Østermark fortæller Evald Tang Kristensen i: Jydske Folkeminder, 8. bind, side 265, udkommet 1886.

I den gård i Vium Østermark, som Kristian Smed nu har, der var de for 50 år siden forheksede, både dem selv og deres kreaturer. De vidste godt hvem der havde gjort det, det var en kone ude i Overhvam, der havde Cyprianus, og den havde hun arvet fra noget familie. Hun havde en datter, som vilde have haft manden i denne gård til at tage, men hende kastede han sparto til og giftede sig med en anden. Det kunde

heksekjællingen jo ikke fordrage, og derfor gik hun og hendes datter en dag derned for at forgjøre det hele. Der kom en mand om ved dem på vejen, dengang hun tog derfra, og da gik den gamle og trak med et øg. Han spurgte hende om, hvor hun havde været henne, og hun svarede, at hun havde været i Sjørslev at hante det øg. Men da han så er kommen et stød hen fra hende, kommer han til at se sig tilbage, og da i steden for øget gik hendes datter ved hende. Den mand, hos hvem det var blevet forgjort, henvender sig så til en klog kone om råd, men hun forlangte hundrede daler for at gøre det i redelighed. Det tykte manden var alt for urimeligt, og han siger derfor til sidst nej, "så vil vi give os i Guds hånd, hans Magt er da stærkere end Satans". Men hun svarede ham: "Ja, der skal da ingen ting komme til at gå til gården, i hvad i så har." Og som hun sagde, sådan gik det, føløget kastede føllet, og kørerne kastede kalvene, fårene lammene, ja selv konen som var selvanden, fødte i utide. De fik nu en mand fra Baastrup, der var kommen med den gamle Hansen, der til og hed Per Vikus, over, for at han skulde gøre det i stand. Han var også oppe i den store-stue, og der var sådan en tummel og rumsteren, te det var grueligt. Men han måtte gå bag fra det. Han blev så syg, te det var med nød og næppe, han kunde sakke hjem til Baastrup, og der faldt han ind ad døren og duede aldrig siden. Så fik de bud efter Hejlskovmanden, som havde ord for at være den klogeste mand i den tid. Han kom dertil og fik også bugt med det. Men han bad dem om, at de skulde endelig passe på siden at løse deres Fadervor morgen og aften.

Da Evald Tang Kristensen gerne gengav ordret, hvad hans fortællere fortalte ham, kan man gå ud fra, at det er Peder Christian Pedersens egne ord, der her er gengivet.

Peder Christian Pedersen og Bodil Marie Nielsdatter har børnene:

- A. Niels Peder Pedersen.
- B. Ane Kathrine Pedersen.
- C. Niels Christian Pedersen.
- D. Karl Pedersen.
- E. Kresten Pedersen.



Niels Peder Pedersen

er født i Demstrup, Sjørøsløv sogn, den 1. november 1873, som søn af Peder Christian Pedersen og hustru Bodil Marie Nielsdatter.

Niels Peder Pedersen har gået i Vium skole. Han har altid været ved landbruget, blandt andet på "Marienborg" ved Horsens. Det meste af tiden var han hjemme hos forældrene.

Nogle år før sit giftermål købte han den ejendom, som datteren og svigersønnen nu har. Denne ejendom drev han til sin død. På ejendommens grund var en grusgrav, hvorfra han ved egen hjælp udvandt grus, som

han derefter med hestevognselv leverede til aftagerne.

Niels Peder Pedersen var et hjemmemenneske, der ikke tog del i offentlig arbejde.

Den 23. maj 1917 viedes i Sjørøsløv kirke Niels Peder Pedersen og Ane Herlevsen.

Ane Herlevsen

er født i Grundfør den 17. september 1883, som datter af Knud Herlevsen og hustru Mariane Nielsen.

Ane Herlevsen har gået i Grundfør og Demstrup skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning, og servering. De sidste år før ægteskabet var hun blandt andet på Preislers Hotel i Viborg.

Ane Herlevsen døde i Vester Vandet, den 13. september 1932. Niels Peder Pedersen døde samme sted den 19. april 1952.

Niels Peder Pedersen og Ane Herlevsen har børnene:

1. Sigrid Marie Pedersen.
2. Kristian Pedersen.
3. Edith Pedersen.
4. Marie Pedersen.

I.A.1. Sigrid Marie Pedersen

er født i Vandet, Sjørslev sogn den 29. juni 1918, som datter af Niels Peder Pedersen og hustru Ane Herlevsen.

Sigrid Marie Pedersen har gået i Demstrup skole. Hun har iøvrigt været beskæftiget ved husgerning, hovedsagelig som husbestyrerinde for faderen, men hun har dog også tjent hos gdr. Vesti Holmgaard, Sjørslev, og på "Kjellerupgaard".

Den 19. november 1944 viedes i Sjørslev kirke Sigrid Marie Pedersen og Svend Aage Johansen.

Svend Aage Johansen

er født i Overlund, Viborg sogn, den 23. september 1923, som søn af Jakob Johansen og hustru Marie Kathrine Astrup.

Svend Aage Johansen har gået i skole i Sdr. Rind og i Vinkel. Han kom ud at tjene som 9 årig, og var hos forskellige gårdmænd i Vinkel til den 31. oktober 1940. Derefter var han hos gdr. Jakob Krogh, Sjørslev, og hos gdr. Anders Christensen, Mellem Vandet, samt i Middelhede, og på "Marvinslund". Han overtog svigermoderens ejendom, der er på 3½ tdr. land, den 1. september 1944, og den 1. april 1952 overtog han hustruens fødehjem, der er på 11 tdr. land. I 1953 blev ejendommene lagt sammen. I 1957 blev der bygget ny stald og ny lade. Foruden at passe ejendommen går Svend Aage Johansen ud på arbejde. Således har han i de senere år været på Sjørslev lokalforenings foderstofhandel.

Postadresse: V. Vandet pr. Sjørslev.

Sigrid Marie Pedersen og Svend Aage Johansen har børnene:

I.A.1.a. Peder Ejgild Johansen f.d. 11. november 1945 i Vandet.

I.A.1.b. Inger-Marie Johansen f.d. 21. oktober 1948 i Vandet.

I.A.2. Kristian Pedersen

er født i Vandet, Sjørslev sogn, den 10. august 1920, som søn af Niels Peder Pedersen og hustru Ane Herlevsen.

Kristian Pedersen har gået i Demstrup skole. Han var ved landbruget indtil 1943, og tjente forskellige steder, blandt andet Almind, Sjørslev, Lysgaard og Funder. I 1943

fik han arbejde hos entreprenør Dalsgaard, i begyndelsen som arbejdsmand, men allerede efter 4 måneders forløb blev han formand, og han har siden virket i denne stilling.

Kristian Pedersen købte i 1952 et hus i Demstrup, og den 28. juni samme år blev han gift med Elly Lund Sørensen.

Elly Lund Sørensen

er født i Stistrup, Foulum sogn, den 27. juni 1932, som datter af Valdemar Lund Sørensen og hustru Jensine Andersen.

Elly Lund Sørensen har gået i Foulum skole. Hun har altid været beskæftiget ved husgerning, hun har bl.a. haft plads i Gundestrup og Foulum, samt på afholdshotellerne i Ullits og Farsø.

Postadresse: Demstrup pr. Sjørslev.

I.A.3. Edith Pedersen

er født i Vandet, Sjørslev sogn den 11. oktober 1924, som datter af Niels Peder Pedersen og hustru Ane Herlevsen.

Edith Pedersen har gået i Demstrup skole. Hun kom straks efter konfirmationen ud at tjene, og hun har været beskæftiget som husassistent forskellige steder, bl.a. i Sjørslev, på "Over Tolstrupgaard", samt hos gdr. Niels Nielsen, Demstrup, i 2 år.

Den 27. januar 1951 viedes i Sjørslev kirke Edith Pedersen og Anders Christian Rasmussen.

Anders Christian Rasmussen

er født i Lønnerup, Lønnerup sogn den 16. oktober 1920, som søn af Ferdinand Rasmussen og hustru Andersine Katrine Andersen.

Anders Christian Rasmussen har gået i skole i Nørre Rind, i Skals, samt i Pederstrup ved Løvel. Som 10 årig fik han plads i Vraa ved Løvel. Han var ved landbruget til 1943, og tjente forskellige steder, bl.a. i Skals og i Lolstrup. Derefter arbejdede han nogle år som vognmandskusk i Rødkjørsbro. Siden 1947 har han været chauffør, først i Brædstrup, derefter hos Viktor Østergaard, Viborg, og siden 1956

hos vogmm. Simonsen-Nielsen, Viborg.

Postadresse: Koldingvej 67, Viborg.

Edith Pedersen og Anders Christian Rasmussen har sønnen:

I.A.3.a. Leif Rasmussen født den 17. juli 1953 i Viborg.

I.A.4. se IV. J. 1.

I.B. Ane Cathrine Pedersen

er født i Demstrup, Sjørslev sogn, den 17. juni 1875, som datter af Peder Christian Pedersen og hustru Bodil Marie Nielsdatter.

Ane Cathrine Pedersen har til sin død den 3. december 1945, været hjemme på gården.

I.C. Niels Christian Pedersen

er født på "Rishøjgaard", Vium sogn, den 20. marts 1877, han var gift med

Anna Porreskov.

Niels Christian Pedersen var hestehandler i Hammel. De er begge døde og efterlod sig ikke børn. Da kirkebøgerne efter 1892, endnu ikke er tilgængelige på arkivet, har det ikke været muligt at finde hvornår de er blevet gift, og hvornår de døde.

I.D.



Karl Pedersen

er født på "Rishøjgaard", Vium sogn, den 11. marts. 1879, som søn af Peder Christian Pedersen og hustru Bodil Marie Nielsdatter.

Karl Pedersen har gået i Vium skole. Han er uddannet ved landbruget, og ligesom brødrene

har han været en ivrig og dygtig handelsmand. I 1919 overtog han fødehjemmet, som han drev til sin død, den 17. august 1955.

Den 24. oktober 1916 viedes i Vium kirke Karl Pedersen og Rasmine Kirstine Jensen.

Rasmine Kirstine Jensen

er født i Vium sogn, den 6. april 1894, som datter af Jens Jørgen Jensen og hustru Nielsine Petrine Nielsen.

Rasmine Kirstine Jensen har gået i Demstrup skole. Efter Karl Pedersens død har hun ved sønnens hjælp drevet gården.

I.D.1. Christian Pedersen

er født i Skelhøje, Frederiks sogn den 8. juli 1919, som søn af Karl Pedersen og hustru Rasmine Kirstine Jensen.

Christian Pedersen har gået i Vium skole. Han har altid været ved landbruget, og har været hjemme for at hjælpe forældrene med bedriften. Siden faderens død i 1955 har Christian Pedersen bestyret gården for moderen.

Postadresse: "Rishøjgaard", Vium Østermark pr. Sjørslev.

I.D.2. Palma Marie Pedersen

er født i "Rishøjgaard", den 13. juni 1925, som datter af

Karl Pedersen og hustru Rasmine Kirstine Jensen.

Palma Marie Pedersen har gået i skole i Vium, og var i sommeren 1940 elev på Levring efterskole, i sommeren 1945 var hun elev på Vestbirk højskole. Hun var en tid i huset i Thorning, men blev så uddannet ekspeditrice, var først i Faster brugsforening, derefter i Hejnsvig og så igen i Faster i 4 år. I 1954 tog hun handelseksamen fra "Købmandshvile", i København. Siden har hun været ansat hos købmand Viktor Jensen, Aale.

I.D.3. Rigmor Pedersen

er født på "Rishøjgaard", den 25. november 1926, som datter af Karl Pedersen og hustru Rasmine Kirstine Jensen.

Rigmor Pedersen har gået i Vium skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning, og tjente først i Lysgaard brugsforening et år. Derefter var hun sommeren 1944 elev på Levring efterskole. Fra den 1. november 1944 til den 1. november 1945 var hun i Almind brugsforening, og derefter var hun hjemme et år. 1946-47 var hun på "Pedersholm" avlsgård, Vejle, og sommeren 1947 var hun elev på Ryslinge højskole.

Den 12. marts 1949 viedes i Sjørslev kirke Rigmor Pedersen og Anders Alexander Andersen.

Anders Alexander Andersen

er født på "Terpengaard", Almind sog den 20. april 1919, som søn af Andreas Andersen og hustru Karoline Pedersen.

Anders Alexander Andersen har gået i Almind friskole. Han var elev på Levring efterskole 1934-35, og på Asmildkloster landbrugsskole 1943-44. Han har iøvrigt været beskæftiget ved landbruget, og har tjent bl.a. hos gdr. Peder Lundsgaard, Kølsen, samt på Fyn. Da forældrene døde, var Anders Alexander Andersen kun 8 år gammel, og han måtte allerede som 21-årig overtage gårdens drift. Han har dog foruden at passe gården, også fået tid til at tage del i det offentlige arbejde. Han er således medlem af Almind sogneråd og af menighedsrådet.

Postadresse: "Terpengaard", Almind pr, Rindsholm.

Rigmor Pedersen og Anders Alexander Andersen har

børnene:

I.D.3.a. Alex Andersen født på "Terpengaard", den 19. maj
1952.

I.D.3.b. Karl Aage Andersen født på "Terpengaard", den 4. marts
1955.

I.E.



Kresten Pedersen

er født på "Rishøjgaard",
Vium sogn, den 15. sep-
tember 1881, som søn af
Peder Kristian Pedersen
og hustru Bodil Marie
Nielsdatter.

Kresten Pedersen har
gået i Vium skole. Han er
uddannet maskinarbejder,
og efter endt uddannelse

arbejdede han en tid i Tyskland. Han holdt dog allerede på
et tidligt tidspunkt op med at arbejde som maskinarbejder,
og tog ophold hos broderen Niels, der i Hammel drev en stor
hestehandel. I 1911 rejste han til Randers, og fra en lejet
staldplads i Vestergade drev han en omfattende handel med
heste, en handel der især var stor under krigen 1914-18.
Kresten Pedersen har endvidere ejet en del ejendomme i Horn-
bæk og Over Hornbæk, men det har dog altid været hestehand-
len, der havde hans store interesse, og lige til sin død drev
han en omfattende handel med heste.

Kresten Pedersen døde i Randers, den 17. januar
1937.

Den 16. maj 1922 viedes i Harridslev kirke Kresten
Pedersen og Anna Kjeldsen.

Anna Kjeldsen

er født i Harridslev, den 30. august 1889, som datter af
Niels Christensen Kjeldsen og hustru Inger Marie Nielsen.

Anna Kjeldsen har gået i Harridslev skole. På grund
af moderens død var hun hjemme til 1917, for at styre huset
for faderen. Fra 1917-1922 var hun bestyrer af en bagerfili-

al i Vestergade i Randers.

Postadresse: Rejersensvej 3^{II}, Randers.

Kresten Pedersen og Anna Kjeldsen har datteren Inger Pedersen, der er født i Randers, den 8. januar 1924.

I.E.1. Inger Pedersen

er født i Randers, den 8. januar 1924, som datter af Kresten Pedersen og hustru Anna Kjeldsen.

Inger Pedersen har gået i Randers kommuneskole. I 1941 tog hun realeksamen fra Randers mellem- og realskole. Hun fik specialuddannelse i regnskabsvæsen, ligesom hun blev uddannet som korrespondent i Engelsk og Tysk. Fra 1941 til 1955 var hun ansat på Jydsk Karosseriværk A/S i Randers.

Den 7. april 1945 viedes i Sct. Peders Kirke i Randers, Inger Pedersen og Knud Vilhelm Wichmand.

Knud Vilhelm Wichmand

er født i Fredericia den 30. september 1918, som søn af Gustav Wichmand og hustru Valdborg Skaaning.

Knud Vilhelm Wichmand har gået i skole i Vordingborg og i Maribo. Han er uddannet maskinarbejder på Randers rebslageri, i tiden fra 1936 til 1939, og han er demiteret fra Københavns Maskinteknikum 1942. Fra 1942 til 1943 var han soldat ved marinen i København, Siden den 1. august 1944 har han været maskinmester ved Randers rebslageri.

Postadresse: "Fabershus", Fabersvej 40, Randers.



Søren Kristian Nielsen

er født i Demstrup, den 4. november 1856, han blev hjemmedøbt den 23. november, og fremstillet i Sjørupslev kirke den 28. december. Faddere var: Gårdmand Anders Sørensens hustru, Christine Sørensdatter, på Demstrup hede, gårdmand Peder Rask, Chris-

ten Laursen og Lars Jørgensen, alle af Demstrup.

Den 11. marts 1902 blev Søren Kristian Nielsen viet til

Bodil Marie Kirstine Christensen

der er født i Sjørup, Vrou sogn, den 18. januar 1881, som datter af snedker Søren Christensen og hustru Ingeborg Andersen. Hun hjemmedøbes den 28. januar, og fremstilles i Vrou kirke den 27. marts, hvor hendes faddere er: Gårdmand Anders Andersens hustru Bodil Marie Kirstine Christensen af Engedal, gårdmand A. Chr. Pedersens hustru Marie Pedersen af Sjørup, gårdmand Niels Nielsen (Daugbjerg), gårdmand Søren Sørensen, husmand Jens Chr. Andersen, begge af Sjørup.

Søren Kristian Nielsen overtager i 1899 den gamle slægtsgård efter sin fader, han driver den til 1930, da han afstår den til sønnen Niels Christian Nielsen, og selv flyttede han og hustruen ind i et hus, som de byggede i Demstrup by. Søren Kristian Nielsen døde i Demstrup, den 2. juni 1940.

I anledning af Bodil Nielsens 75 års fødselsdag i 1956 skrev Viborg Stifts Folkeblad: Hun kom ud at tjene, da hun var konfirmeret, og i 1899 fik hun plads hos gårdejer Søren Kristian Nielsen, Demstrup, med ham blev hun gift i 1902. I ægteskabet har der været 10 børn, men en døde som lille. De ni er alle gift, tre er bosat her i sognet, og det er en af Bodil Nielsens største glæder at modtage besøg af sine børn og børnebørn, eller tage på besøg hos dem. Hun er stadig rask og rørig, og holder selv sit hyggelige hjem pønt

og rent, ligesom hun også holder af at passe sin have om sommeren. I ledige stunder er hun gerne beskæftiget med et håndarbejde, og mange smukke og nyttige ting har hun i årenes løb forarbejdet.

Bodil Nielsen har været en særdeles dygtig og energisk kone, der ikke skånede sig selv eller gik af vejen for noget arbejde, hvor hårdt det end var. Hun er en flittig og omgængelig kone, altid tilfreds og i godt humør, og kan hun give en håndsrækning eller gøre nogen en tjeneste, er hun altid mere end villig hertil.

Postadresse: Demstrup pr. Sjørslev.

Søren Kristian Nielsen og Bodil Marie Kirstine Christensen har børnene:

- A. Niels Christian Nielsen.
- B. Marie Katrine Nielsen.
- C. Søren Ingemann Nielsen.
- D. Johanne Ingeborg Nielsen.
- E. Aage Strøm Nielsen.
- F. Viggo Nielsen.
- G. Viggo Ahrenholt Nielsen.
- H. Otto Kristian Elling Nielsen.
- J. Erna Nielsen.
- K. Martha Marie Nielsen.

II.A.



Niels Christian Nielsen er født i Demstrup den 6. maj 1902, som søn af Søren Kristian Nielsen og hustru Bodil Marie Kirstine Christensen.

Niels Christian Nielsen har gået i Demstrup skole. Han har altid været ved landbruget og tjent forskellige steder bl.a.

i Almind. I vinteren 1921-22 var han elev på Malling landbrugsskole. I 1930 overtog han den gamle slægtsgård efter forældrene.

Den 27. august 1930 viædes i Ørum kirke Niels Christian Niels og Agnes Knudsen.

Agnes Knudsen

er født i Ørum den 3. juni 1907, som datter af Kresten Knudsen og hustru Karen Marie Pedersen.

Agnes Knudsen har gået i skole i Ørum ved Højslev. Hun har altid været beskæftiget ved husgerning og har haft pladser bl.a. i Ørum og Demstrup.

Postadresse: Demstrup pr. Sjørslev.

Niels Christian Nielsen og Agnes Knudsen har børnene:

1. Henning Nielsen.
2. Tage Nielsen.
3. Vagn Nielsen.
4. Ingrid Nielsen.
5. Ejgil Nielsen.

II.A.1. Henning Nielsen

er født i Demstrup, Sjørslev sogn den 4. december 1930, som søn af Niels Christian Nielsen og hustru Agnes Knudsen.

Henning Nielsen har gået i Demstrup skole. Han kom ud at tjene første gang i november 1946. Det var hos gdr. Søren Jensen, Sjørslev mark, hos hvem han var det følgende år. Derefter tjente han hos gdr. Karlo Brødløs, Demstrup, gdr. Vagn Christensen, Vium Ø. M. og gdr. Jens Kirk, Andrup på Mors. Han var soldat ved infanteriet i Viborg fra den 11. september 1951 til den 26. august 1952, og derefter var han hjemme et år. 1953-54 var han elev på Malling landbrugsskole, og derefter fik han plads på "Bisballegaard", i Sjørslev, hvor han var et år. Han tjente derefter hos gdr. Kr. Olsen, "Havrisgaard", Løvel, og på "Skovsborrgaard". Siden den 1. november 1957 har han været på "Snabegaard", ved Rindsholm. Postadresse: "Snabegaard" pr. Rindsholm.

II.A.2. Tage Nielsen

er født i Demstrup, Sjørslev sogn den 12. juni 1932, som søn af Niels Christian Nielsen og hustru Agnes Knudsen.

Tage Nielsen har gået i Demstrup skole. Han kom ud at tjene den 1. april 1949, og det første halve år var han hos gdr. Sigfred Pedersen, Foulum. Derefter tjente han hos gdr. Søren Sørensen, Foulum, gdr. Martin Vestergaard, Foulum, og hos gdr. Jens Karstoft, Kibæk. Han var soldat ved infanteriet i Viborg fra den 11. maj 1953 til den 23. oktober 1954, og derefter var han hjemme et år. De følgende 2 år tjente han hos gdr. Emil Højlund, Rødding, og siden den 1. november 1957, har han været på "Sødal", Rødding pr. Viborg.

Postadresse: "Sødal", Rødding pr. Viborg.

II.A.3. Vagn Nielsen

er født i Demstrup den 21. april 1936, som søn af Niels Christian Nielsen og hustru Agnes Knudsen.

Vagn Nielsen har gået i Demstrup skole og er uddannet ved landbruget. I vinteren 1957-58 var han elev på Malling landbrugsskole.

II.A.4. Ingrid Nielsen

er født i Demstrup den 12. juni 1938, som datter af Niels Christian Nielsen og Agnes Knudsen.

Ingrid Nielsen har gået i Demstrup skole og været elev på Levring efterskole.

II.A.5. Ejgil Nielsen født i Demstrup den 13. oktober 1946.

II.B.



Marie Katrine Nielsen

er født i Demstrup, Sjørlev sogn, den 3. april 1903, som datter af Søren Christian Nielsen og hustru Bodil Marie Krestine Kristensen.

Marie Katrine Nielsen har gået i Demstrup skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning

og har tjent bl. a. hos sognefoged P. Lassen, Demstrup og på "Demstrupgaard". Siden 1933 har Marie Katrine Nielsen virket som kogekone ved såvel store som små gilder, både i Almind og Sjørslev kommune.

Den 25. august 1923 viedes i Sjørslev kirke Marie Katrine Nielsen og Christian Bagge Andersen.

Christian Bagge Andersen

er født i København den 6. maj 1901, som datter af Niels Andersen og hustru Ane Marie Jensen.

Christian Bagge Andersen har gået i skole i København og i Lysgaard. Han arbejdede indtil 1923 ved landbruget, og tjente forskellige steder bl.a. i Lysgaard og Demstrup. 1921-22 var han soldat ved artilleriet i København. I januar 1924 overtog han en ejendom i Almind på 12 tdr. land, og denne drev han til 1933. Derefter arbejdede han ved Viborg amts vejvæsen til 1942, medens han havde forskelligt arbejde de følgende 3 år. Han fik nu arbejde i brunkulslejrene ved Sdr. Resen. Siden 1952 har han arbejdet med vejbelægning for fa. Colas i Horsens. Christian Bagge Andersen flyttede den 1. maj 1948 til Demstrup, hvor han købte ejendommen med konditoriet. Siden den 1. oktober 1948 har han været kontorbestyrer for Dansk Arbejdsmands Forbund.

Postadresse: Demstrup konditori pr, Sjørslev.

Marie Katrine Nielsen og Christian Bagge Andersen har børnene:

1. Ejvind Andersen.
2. Ellis Alma Andersen.
3. Birgit Andersen.

II.B.1. Ejvind Andersen

er født i Almind den 15. april 1925, som søn af Christian Bagge Andersen og hustru Marie Katrine Nielsen.

Ejvind Andersen har gået i Almind kommuneskole. Han var ved landbruget til den 1. november 1941, og han har bl. a. tjent i Almind. Han er uddannet bagerm. Carl Nielsen, Viborg, i tiden fra den 1. november 1941 til den 1. november 1945. Som soldat lå han i Jydsk flyverafdeling i Karup

fra den 12. november 1946 til den 23. oktober 1947. Fra den 1. maj 1948 til den 1. december 1956 var han hos bagerm. Svend Mærkedal, Sjørslev. Den 1. januar 1957 overtog han Gjern "Ny Bageri".

Postadresse: Gjern "Ny Bageri", pr. Gjern.

Den 27. februar 1957 viedes i Sjørslev kirke Ejvind Andersen og Ketty Thisted.

Ketty Thisted

er født i Sjørslev den 29. januar 1936, som datter Christian Thisted og hustru Alma Thorsen.

Ketty Thisted har gået i Sjørslev skole. Hun var elev på Viborg tilskærerskole fra oktober 1954 til juli 1955. Hun var hjemme til 1952, og derefter havde hun plads i huset først hos pastor Eriksen, Sjørslev, 1 år, og derefter hos vognm. Emil Adamsen, Kjellerup, 1 år. Fra den 1. juli 1955 til den 1. februar 1957 var hun syerske på Hadsten kjolefabrik.

Ejvind Andersen og Ketty Thisted har datteren:

II.B.1.a. Jytte Bagge Andersen født den 14. februar 1958 i Gjern.

II.B.2. Ellis Alma Andersen

er født i Almind den 20. april 1926, som datter af Christian Bagge Andersen og hustru Marie Katrine Nielsen.

Ellis Alma Andersen har gået i Almind skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning og har tjent bl.a. hos murer Vagn Lyngsø, Almind, gdr. Esper Clausen, Gl. Almind, gdr. Harald Schøtler, Demstrup, gdr. Jens Broberg, Sjørslev og gdr. Emil Pedersen, Demstrup. Derefter var hun i Bjerringbro fra den 1. november 1945 til den 1. november 1946, og i Demstrup brugsforening i 1½ år. Hun kom til Randers, hvor hun var stuepige på hotel "Garni", i 1½ år. Det følgende halve år var hun på Gerrild kro, og derefter var hun husassistent hos tandlæge Dragheim, Skive, 1 år.

Den 23. august 1952 viedes i Sjørslev kirke Ellis Alma Andersen og Peter Skanse Hinge.

Peter Skanse Hinge

er født i Rønbjerg, Estvad sogn, den 19. november 1927, som søn af Alfred Jens Peder Skanse Hinge og hustru Gerda Marie Mikkelsen.

Peter Skanse Hinge har gået i Sevel skole. Han var hjemme det første år efter konfirmationen, og derefter arbejdede han den følgende sommer i Vivsø tørvemose. Han arbejdede herefter ved fiskeri og sejlede et år i indenrigs- og kystfart, men så måtte han gå i land p.g. af sygdom. Han opholdt sig nu et år på Silkeborg sanatorium, og derefter havde han arbejde en sommer ved "Vivsø Mosebrug", pr. Rønbjerg. Han kom nu i smedelære hos smedemester Sv. Bitch, Trevad pr. Vridsted, hos hvem han var fra den 1. oktober 1946 til den 1. august 1948. Via Balling kom han til smedemester Nikolaj Boldsen Søndergaard, Gerrild, hos hvem han blev udlært den 1. oktober 1950. Han arbejdede herefter forskellige steder bl.a. i Jebjerg, Rønbjerg, Skive, Hem og Rødding. Sommeren 1956 arbejdede han på Thule basen i Grønland, og sommeren 1957 Sønderstrømfjord. Siden 1953 har han arbejdet som rør-lægger, og siden opholdet på Grønland har han hovedsagelig arbejdet selvstændig.

Postadresse: Dølbyvej, Hem pr. Hem.

Ellis Alma Andersen og Peter Skanse Hinge har børnene:

II.B.2.a. Ole Skanse Hinge født den 5. februar 1953 i Skive.

II.B.2.b. Stig Skanse Hinge født den 2. september 1955 i Hem.

II.B.3. Birgit Andersen

er født i Almind den 24. marts 1934. Hun har gået i Almind skole. Birgit Andersen har været beskæftiget som telefonistinde på centralerne i Engesvang og Vinderslev.

Den 24. november 1957 viedes i Sjørslev kirke Birgit Andersen og Egon Nielsen.

Egon Nielsen

er født på Marsvinslund mark den 9. oktober 1932, som søn af Søren Peder Nielsen og hustru Anna Kirstine Olsen.

Han har gået i Demstrup skole. Egon Nielsen var ved

landbruget til 1956, og har siden den tid virket som handelsmand.

Postadresse: Demstrup pr. Sjørølev.

Birgit Andersen og Egon Nielsen har datteren:

II.B.3.a. Lone Nielsen født i Demstrup den 19. maj 1958.

II.C.



Søren Ingemann Nielsen

er født i Demstrup, Sjørølev sogn den 12. marts 1904, som søn af Søren Christian Nielsen og hustru Bodil Marie Krestine Kristensen.

Søren Ingemann Nielsen har gået i Demstrup skole. Han har altid været ved landbruget og har

tjent forskellige steder, bl.a. i Demstrup og i Thorning samt i Sengeløse på Sjælland. Den 20. maj 1931 overtog han ejendommen, der er på 11 tdr. land.

Postadresse: Elsborg pr. Rødkjærsbro.

Den 11. juni 1931 viedes i Thorning kirke Søren Ingemann Nielsen og Agnes Katrine Molin.

Agnes Katrine Molin

er født i Skals den 10. april 1905, som datter af Robert Molin og hustru Ane Kristensen.

Agnes Katrine Molin har gået i Thorning vestermarks skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning forskellige steder, bl.a. i Thorning samt på Sjælland i Gørslev og Hellestrup.

Søren Ingemann Nielsen og Agnes Katrine Molin har børnene:

1. Søren Kristian Nielsen.
2. Svend Robert Nielsen.
3. Ingelise Nielsen.
4. Aase Marie Nielsen.

II.C.1. Søren Kristian Nielsen

er født i Elsborg den 29. januar 1932, som søn af Søren Ingemann Nielsen og hustru Agnes Katrine Molin.

Søren Kristian Nielsen har gået i Elsborg skole. 1945-46 var han elev på Levring efterskole. Han har fået sin uddannelse hos tømrerm. Vindum og Brix, Kjellerup, i tiden 1946-50. 1953-54 var han soldat ved Jyske Dragonregiment i Randers og Holstebro. Søren Kristian Nielsen arbejdede hos tømrerm. Vindum, Kjellerup til den 7. juli 1956, da han kom til skade under sit arbejde. Efter endt sygdom begyndte han i oktober s.a. hos snedkermester Malling og Nielsen.

Postadresse: Elsborg pr. Rødkjærsgade.

II.C.2. Svend Robert Nielsen

er født i Elsborg 20. september 1934, som søn af Søren Ingemann Nielsen og hustru Agnes Katrine Molin.

Svend Robert Nielsen har gået i Elsborg skole. Han var soldat ved Jydske Dragonregiment i Holstebro 1954 til 56. Siden januar 1957 har han været chauffør hos bagermester Thomsen, Rødkjærsgade.

Postadresse: Højbjerg pr. Rødkjærsgade.

II.C.3. Ingelise Nielsen

er født i Elsborg den 9. april 1945, som datter af Søren Ingemann Nielsen og hustru Agnes Katrine Molin. Hun døde den 24. december 1946.

II.C.4. Aase Marie Nielsen

er født i Elsborg den 9. april 1945, som datter af Søren Ingemann Nielsen og hustru Agnes Katrine Molin. Hun døde den 24. december 1946.

II.D. Johanne Ingeborg Nielsen

er født i Demstrup, Sjørslev sogn den 18. marts 1905, som datter af Søren Christian Nielsen og hustru Bodil Marie Krestine Kristensen.

Johanne Ingeborg Nielsen har gået i Demstrup skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning og har tjent forskel-

lige steder i Demstrup og Sjørslev.

Den 8. marts 1929 viedes i Sjørslev kirke Johanne Ingeborg Nielsen og Ejnar Ruskjær.

Ejnar Ruskjær

er født i Vium den 11. marts 1901, som søn af Jens Ruskjær og hustru Marie Pedersen.

Ejnar Ruskjær har gået i Vium skole. Han har altid været ved landbruget og har tjent forskellige steder i egnen omkring Vium. I 1925 overtog han fødehjemmet, der er på 12 tdr. land. Her blev bygget nyt stuehus i 1930.

Postadresse: Vium pr. Sjørslev.

Johanne Ingeborg Nielsen og Ejnar Ruskjær har børnene:

1. Jens Ruskjær.
2. Iris Ruskjær.

II.D.1. Jens Ruskjær

er født i Vium den 30. september 1931, som søn af Ejnar Ruskjær og hustru Johanne Ingeborg Nielsen.

Jens Ruskjær har gået i Vium skole. Han var ved landbruget, til han blev 18 år. Siden 1950 har han drevet egen vognmandsforretning med lastautomobil fra fødehjemmet. Postadresse: Vium pr. Sjørslev.

II.D.2. Iris Elisabeth Ruskjær

er født i Almind den 15. november 1927, som datter Ejnar Ruskjær og hustru Johanne Ingeborg Nielsen.

Iris Elisabeth Ruskjær har gået i Vium skole, og har været beskæftiget ved husgerning i Vium og Frederiks.

Den 17. december 1946 viedes i Vium kirke Iris Elisabeth Ruskjær og Svend Aage Vinkler.

Svend Aage Vinkler

er født i Grønhøj den 8. februar 1917, som søn af Niels Christian Vinkler og hustru Mette Kristine Jespersen.

Svend Aage Vinkler har gået i skole i Grønhøj og Frederiks. Han har været ved landbruget og haft plads forskel-

lige steder bl.a. i Lysgaard, Vium og Skals.

Den 19. oktober 1945 overtog han ejendommen i Havredal der er på 21 tdr. land.

Postadresse: Havredal pr. Frederiks.

Iris Elisabeth Ruskjær og Svend Aage Vinkler har børnene:

- II.D.2.a. Karen Vinkler født den 30. april 1948 i Havredal.
- II.D.2.b. Hanne Vinkler født den 29. marts 1952 i Havredal.
- II.D.2.c. Børge Vinkler født den 22. november 1956 i Havredal.

II.E.



Aage Strøm Nielsen

er født i Demstrup, Sjørlev sogn den 12. juni 1906, som søn af Søren Christian Nielsen og hustru Bodil Marie Krestine Kristensen.

Aage Strøm Nielsen har gået i Demstrup skole. han var ved landbruget til 1925. I tiden fra 1925 til

1929 blev han uddannet som smed hos smedemester Kr. Poulsen, Demstrup. Den 8. oktober 1929 overtog han Sdr. Rind smedeforretning.

Postadresse: Sdr. Rind pr. Rindsholm.

Den 24. november 1929 viedes i Hedensted kirke Aage Strøm Nielsen og Agnes Nielsen.

Agnes Nielsen

er født i Hedensted den 18. november 1903, som datter af Niels Nielsen og hustru Maren Kristiansen.

Agnes Nielsen har gået i Hedensted skole. Hun er uddannet som ekspeditrice i St. Dalby brugsforening. Derefter var hun i Sdr. Rind brugsforening, Velling brugsforening samt i Demstrup brugsforening, ligesom hun har været en tid hos kbm. Christensen, Rødkjærsgade.

I ægteskabet er der datteren Ulla Strøm Nielsen, der fødtes i Sdr. Rind den 4. februar 1930. Hun døde den 3.

marts 1930.

II.F. Viggo Nielsen

døde som lille.

II.G. Viggo Ahrenholt Nielsen

er født i Demstrup, Sjørslev sogn den 11. juni 1910, som søn af Søren Christian Nielsen og hustru Bodil Marie Krestine Kristensen.

Viggo Ahrenholt Nielsen har gået i Demstrup skole. Han har altid været ved landbruget, og har bl.a. tjent hos gdr. Jens Broberg, Sjørslev, gdr. Thøger Gustavesen, Sjørslev, samt hos fætterten gdr. Karl Pedersen, Vium Østermark. Den 12. november 1932 overtog han ejendommen, der er på 16. tdr. land.

Postadresse: Brandstrup pr. Rødkjærsgade.

Den 30. november 1932 viedes i Brandstrup kirke Viggo Ahrenholt Nielsen og Anne Kirstine Benedikte Laugesen.

Anne Kirstine Benedikte Laugesen

er født i Brandstrup, Vindum sogn den 12. april 1914, som datter af Johannes Laugesen og hustru Ane Andersen.

Anne Kirstine Benedikte Laugesen har gået i Brandstrup skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning, og har bl.a. tjent i Demstrup brugsforening et år, samt $\frac{1}{2}$ år hos svogeren Niels Nielsen.

Viggo Ahrenholt Nielsen og Anne Kirstine Benedikte Laugesen har børnene:

1. Ruth Nielsen.
2. Inga Nielsen.
3. Irma Nielsen.
4. Preben Nielsen.
5. Bendix Nielsen.

II.G.1. Ruth Nielsen

er født i Brandstrup, Vindum sogn den 19. januar 1933, som datter af Viggo Ahrenholt Nielsen og hustru Anne Kirstine Benedikte Laugesen.

Ruth Nielsen har gået i Brandstrup skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning, og har bl.a. tjent hos stationsforstanderen i Rødkjærsgade, samt hos fru Sørgesig, Rødkjærsgade, og kbm. Pedersen, Brandstrup. Sommeren 1953 var hun elev på Vestbirk højskole, og den følgende vinter var hun servetrice på Rødkjærsgade afholdshotel. Fra den 1. november 1954 til den 1. maj 1956 var hun husassistent hos slagterm. Olsen, Hornbæk.

Den 20. maj 1956 viedes i Brandstrup kirke Ruth Nielsen og Finn Vindahl Andersen.

Finn Vindahl Andersen

er født i Hornbæk den 14. marts 1933, som søn af Helmer Andreas Vindahl Andersen og hustru Valborg Emilie Madsen.

Finn Vindahl Andersen har gået i Hornbæk skole. Han er uddannet hos blikkenslagermester Ejnar Borg, Hornbæk i tiden fra den 1. april 1947 til den 1. april 1952, i hvilket tidsrum han også gik på Helsingør Teknisk skole. Det følgende år arbejdede han hos sin læremester, og derefter var han soldat ved infanteriet i Høveltelejren fra den 11. maj 1953 til den 24. oktober 1954. Finn Vindahl Andersen har siden da arbejdet hos sin gamle mester. Den 11. juni 1956 købte og overtog han ejendommen Stationsvej 13, Hornbæk. Postadresse: Stationsvej 13, Hornbæk.

Ruth Nielsen og Finn Vindahl Andersen har datteren:
II.G.1.a. Marianne Vindahl Andersen født den 18. november 1956
i Hornbæk.

II.G.2. Inga Nielsen

er født i Brandstrup, Vindum sogn den 15. maj 1934, som datter af Viggo Ahrenholt Nielsen og hustru Anne Kirstine Benedikte Laugesen.

Inga Nielsen har gået i Brandstrup skole. Hun havde derefter plads i huset hos mosteren frk. Maren Laugesen, Centralbageriet, Rødkjærsgade, og hun kom i lære samme sted fra den 1. marts 1948 til den 31. december 1950. Derefter var hun i frk. Andersens Hjemmebageri i Randers i 2 år, og i Kølvrå Hjemmebageri i $\frac{1}{2}$ år. Siden den 1. maj 1954 har hun

været konditorske i konditori og cafe "det gamle Posthus",
i Hornbæk.

Postadresse: "Det gamle Posthus", Hornbæk.

II.G.3. Irma Nielsen

er født den 10. januar 1937 i Brandstrup, som datter af Viggo Nielsen og hustru Anne Kirstine Benedikte Laugesen.

Irma Nielsen har gået i Brandstrup skole, og har været beskæftiget ved husgerning forskellige steder i Rødkjærsgade og Brandstrup.

Den 14. maj 1955 viedes i Brandstrup kirke Irma Nielsen og Harry Hartvig Madsen.

Harry Hartvig Madsen

er født den 7. januar 1930 i Elsborg, som søn af Ejner Madsen og hustru Laura Christensen.

Harry Hartvig Madsen har gået i Elsborg skole. Fra den 1. maj 1946 til 1. maj 1950 blev han uddannet hos tømrermester Niels H. Nielsen, Elsborg. I 1951-52 aftjente han sin værnepligt ved marinen i København. Han har arbejdet som svend forskellige steder i Viborg.

Postadresse: Brandstrupvej 5, Rødkjærsgade.

Irma Nielsen og Harry Hartvig Madsen har børnene:

II.G.3.a. Karin Madsen født den 17. oktober 1955 i Rødkjærsgade.

II.G.3.b. Kirsten Madsen født den 4. maj 1958 i Rødkjærsgade.

II.G.4. Preben Nielsen

er født i Brandstrup den 14. februar 1941, som søn af Viggo Nielsen og hustru Anne Kirstine Benedikte Laugesen.

Preben Nielsen har gået i Brandstrup skole. Han er nu ved landbruget.

II.G.5. Bendix Nielsen

er født i Brandstrup den 22. juni 1944, som søn af Viggo Nielsen og hustru Anne Kirstine Benedikte Laugesen.

II.H. Otto Kristian Elling Nielsen

er født i Demstrup, Sjørslev sogn den 21. maj 1912, som søn

af Søren Christian Nielsen og hustru Bodil Marie Krestine Kristensen.

Otto Kristian Elling Nielsen har gået i Demstrup kommuneskole og Kjellerup realskole. Han har altid været ved landbruget, og har bl.a. tjent hos gdr. Jens Broberg, Sjørslev i 4 år. Han var soldat ved Jyske Dragonregiment i Randers fra den 1. december 1932 til den 30. november 1933. Den 1. maj 1934 overtog han i Almind en ejendom på 13 tdr. land, som han drev til den 24. maj 1938, da han overtog gården i Sjørslev, som er på 22½ tdr. land. Otto Kristian Elling Nielsen har været medlem af skolekommissionen fra 1946 til 1954, i sidste periode som formand. Siden den 1. oktober 1949 har han været kasserer for Sjørslev brugsforening.

Postadresse: Sjørslev pr. Sjørslev.

Den 24. juni 1934 viedes i Sjørslev kirke Otto Kristian Elling Nielsen og Gudrun Marie Andreassen.

Gudrun Marie Andreassen

er født i Sjørslev den 8. december 1912, som datter af Andreas Andreassen og hustru Agnes Kirstine Johansen.

Gudrun Marie Andreassen har gået i Sjørslev skole. Sommeren 1927 var hun elev på Levring efterskole. Hun har været beskæftiget ved husgerning, hovedsagelig hjemme, men hun har dog også tjent 1 år i Rødkjærbro.

Otto Kristian Elling Nielsen og Gudrun Marie Andreassen har børnene:

1. Vera Nielsen.
2. Folmer Nielsen.
3. Jens Oluf Nielsen.

II.H.1. Vera Nielsen

er født i Sjørslev den 6. juni 1932, som datter af Otto Kristian Elling Nielsen og hustru Gudrun Marie Andreassen.

Vera Nielsen har gået i Sjørslev skole. Sommeren 1948 var hun elev på Himmerlands ungdomsskole i Haubro, og derefter var hun i en trikotageforretning i Kjellerup, og hos bagerm. Aalkjær, Viborg. Fra den 1. november 1951 til den 1. maj 1953 var hun husassistent hos kbm. Gunner Jensen, Gud-

hjem købmandsgård, Bornholm, og den følgende sommer var hun på Rødkilde højskole. Fra den 1. oktober 1953 til den 30. september 1956 var hun elev på Hillerød centralsygehus med supplerende hudsygdomme på Rudolf Berg's klinik, København, barselpleje på den Københavnske kommunale fødeklinik, og sindsyge på Viborg sindsygehospital i tiden til den 30. september 1957. Det følgende halve år var hun assistent på Dansk røde Kors Folkekur ved Hald. Siden den 1. april 1958 har hun været stuepige på Stile House Hotel, Lyme Regis, Syd England.

II.H.2. Folmer Nielsen

er født i Sjørslev den 4. december 1940, som søn af Otto Kristian Elling Nielsen og hustru Gudrun Marie Andreasen.

II. H.3. Jens Oluf Nielsen

er født i Sjørslev den 15. januar 1943, som søn af Otto Kristian Elling Nielsen og hustru Gudrun Marie Andreasen.

II.J. Erna Nielsen

er gift med

Ove Løye

der er møbelhandler i Bjerringbro.

II.K.



Martha Marie Nielsen

er født i Demstrup den 13. december 1913, som datter af Søren Nielsen og hustru Bodil Marie Kirstine Christensen.

Martha Marie Nielsen har gået i Demstrup skole. Efter endt skolegang var hun beskæftiget ved husgerning forskellige steder.

Senere blev hun uddannet syerske, og som sådan har hun haft arbejde i Herning og Silkeborg.

Den 31. marts 1946 viedes i Sjørslev kirke Martha

Marie Nielsen og Harry Lassen.

Harry Lassen

er født i Uggerby den 23. maj 1904, som søn af Otto Godsk og hustru Emma Clara Lassen.

Harry Lassen har gået i Uggerby skole. Efter endt skolegang kom han i mejerilære, da han var færdig med denne uddannelse fik han lyst til at blive kok, og gik igen i lære. Efter endt uddannelse arbejdede han som kok forskellige steder, indtil han den 1. april 1946 overtog Torve cafeen i Randers. Denne drev de til den 1. maj 1950, da de overtog Gerrild Hotel.

Martha Marie Nielsen og Harry Lassen har sønnen:

II.K.1. Finn Lassen født i Aarhus den 6. april 1938.

Han er revisorassistent i Randers.

Postadresse: Gerrild Hotel, Gerrild.



Ane Cathrine Nielsdatter er født i Demstrup, Sjørsløv sogn, den 9. maj 1859, som datter af Niels Christian Sørensen og hustru Marie Cathrine Rasmusdatter. Hun blev hjemmedøbt den 20. maj. Ved fremstillingen i Sjørsløv kirke var fadderne: Gårdmand Laurs Pedersens hustru Kirsten, gårdmand Peder

Rasmussen Rask, Christen Laursen og Lars Jørgensen, alle af Demstrup.

Den 25. oktober 1881 viedes i Sjørsløv kirke Ane Cathrine Nielsdatter og Mads Jensen.

Mads Jensen

er født i Vium Østermark, Vium sogn, den 6. december 1855, som søn af Jens Madsen og hustru Ane Cathrine Madsdatter. Han blev døbt i Vium kirke den 24. februar 1856, og faddere var: Marie Ulriksen, Laust Sørensens hustru i Vium Østermark, sognefoged Christen Pedersen, husmand Anders Andersen og ungkarl Søren Christensen.

Mads Jensen blev uddannet tømrer, og som sådan virker han i Vium Østermark, indtil han den 1. marts 1890 rejste til Amerika. Her ernærede han sig dels ved skovarbejde og dels ved banearbejde i blandt andet Colorado og Utah. Det var i det hele taget i vest Amerika han opholdt sig, indtil han den 1. august 1894 atter kom hjem. I denne tid havde familien opholdt sig hos Ane Cathrine Nielsdatters forældre i Demstrup.

Efter hjemkomsten tog Mads Jensen atter fat på tømrerhåndværket og arbejdede således en tid hos tømrermester Peder Thomsen i Levring. Han var i dette tidsrum med til at restaurere Aarhus domkirke og Silkeborg kirke. De boede en tid på Hørupholm, men den 20. september 1898 begyndte han selv forretning i Demstrup og drev den til den 1. april

1925, da sønnen Magnus overtog den.

Mads Jensen døde i Demstrup den 1. marts 1935, i Viborg stifts folkeblad fra den 9. marts 1935 findes:

I går blev snedker Mads Jensen, Demstrup begravet på Sjørslev kirkegård under så stor tilslutning, at den store kirke var fyldt til trængsel. Der var sendt en mængde kranse til båren, og der var signerede dekorationer bl. a. fra fæstningsartelleriforeningen i Viborg, snedkermesterforeningen, bestyrelsen og uddeleren i Demstrup brugsforening, socialdemokratisk forening, samt Demstrup borger- og håndværkerforening. Fæstningsartelleriforeningen var mødt med fane.

Pastor Algreen-Jensen talte i kirken og forrettede jordpåkastelsen. Ved graven talte installatør P. V. Petersen, Viborg på soldaterforeningens vegne, og den dødes søn, vejassistent Alfred Jensen, Viborg, takkede på familiens vegne for deltagelsen.

Ane Cathrine Nielsdatter døde i Demstrup den 23. august 1946.

Viborg stifts folkeblad, den 31. 8. 1946:

I går jordedes Sjørslevs sogns ældste, tømrer Mads Jensens enke, Cathrine Jensen, under stor deltagelse på Sjørslev kirkegård. Begravelsen foregik fra Sjørslev kirke, hvor pastor Saabye talte ud fra: Hellig Herren Kristus i eders hjerter. Han udtalte: Cathrine Jensen var i mange år en arbejdsom og flittig kone i travl virksomhed fra morgen til aften, alt skulle være hyggeligt og rent. Hun fyldte sin plads ved sin mands side, og blev en god støtte i sit hjem, og børnene mindes hende i dag, med tak, fordi hun gav dem af et oprigtigt hjerte. Cathrine Jensen var længe mærket af sin sygdom, og der skal stor tålmodighed til at bære en sygdom dag ud og dag ind, uden at blive bitter. Men hun har sikkert også fundet ind til Gud igennem sin sygdom, og lært at stole på hans nåde og barmhjertighed.

Ved graven takkede den dødes søn, vejassistent Alfred Jensen, Vibor, på søskendes og egne vegne og indbød til mindesammenkomst i Demstrup forsamlingshus.

III.A.



Jens Jensen

er født i Vium den 2. december 1881, som søn af Mads Jensen og hustru Ane Cathrine Nielsdatter.

Jens Jensen har gået i Vium skole. Han er uddannet tømrer og lærte hos faderen. Han arbejdede som tømrer til 1910, hvorefter han den

10. november 1911 i Elsborg overtog en ejendom på 10 tdr. land, som han drev til den 31. januar 1922. Derefter overtog han "Bakkegaarden", der var på 45 tdr. land. Den 3. marts 1939 brændte udbygningerne. Branden bredte sig hurtigt, da det blæste ret kraftigt, men det lykkedes dog at redde alle kreaturerne, medens 5 heste måtte skydes ned. I 1940 blev der opført nye udbygninger. Jens Jensen afstod "Bakkegaarden" i 1943 og flyttede ind i det hus, han havde købt i 1936.

Jens Jensen har været medlem af menighedsrådet i 8 år, og han har siddet i bestyrelsen for Kjellerup og Omegns Landboforening. Han har været revisor i Elsborg brugsforening gennem en årrække, og han har desuden været med i flere forskellige bestyrelser.

Postadresse: Elsborg pr. Rødkjærsgade.

Den 28. maj viedes i Elsborg kirke Jens Jensen og Petrine Rasmussen.

Petrine Rasmussen

er født i Hjermand den 30. april 1885, som datter af Frederik Rasmussen og hustru Tomine Hartvigsen.

Petrine Rasmussen har gået i Elsborg skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning og har tjent forskellige steder bl.a. hos bagerm. Juhl, Rødkjærsgade. Hun var kokkepige hos fru de Needergaard på Aunbjerg i 2 år, ligesom hun har været husbestyrerinde i Torup pr. Ulstrup.

Jens Jensen og Petrine Rasmussen har datteren:
Dora Jensen.

III.A.1. Dora Elisabeth Jensen

er født i København den 8. april 1913, som datter af Jens Jensen og hustru Petrine Rasmussen.

Dora Elisabeth Jensen har gået i Elsborg skole. Hun har hovedsaglig været hjemme, men tjente dog fra den 1. november 1932 til den 1. november 1933 hos gdr. P. Frits, Serup.

Den 17. november 1936 viedes i Elsborg kirke Dora Elisabeth Jensen og Søren Frederiksen.

Søren Frederiksen

er født i Asmild den 28. april 1911, som søn af Frederik Frederiksen og hustru Ane Kirstine Marie Andersen.

Søren Frederiksen har gået i Hjermind skole. Han var ved landbruget til 1936 og tjente forskellige steder på Randers og Viborg egnen, bl.a. 3 år på "Kjællinghøl" pr. Bjerringbro. 1937-43 arbejdede han ved Viborg amts vejevæsen. Han havde den 1. december 1942 købt en ejendom på 6 tdr. land, og denne drev han, samtidig med, at han drev vognmandsforretning med hestekøretøj til 1946. Siden har han arbejdet ved murerfaget, først som arbejdsmand, derefter som murer, og siden 1952 som murermester. Den 1. maj 1953 solgte han ejendommen, og byggede samme år et hus på Mikkelsgade, hvor de boede til den 16. marts 1957. Om sommeren byggede de huset på Stærkærvej, og de flyttede ind den 14. august 1957.
Postadresse: Stærkærvej Sønderbro Bjerringbro.

Dora Elisabeth Jensen og Søren Frederiksen har børnene:

- III.A.1.a. Tove Frederiksen f. i Bjerringbro d. 14. september 1937, er gift med Søren Skovhus Kristensen.
- III.A.1.b. Kurt Frederiksen f. i Bjerringbro den 6. marts 1941.
- III.A.1.c. Aage Frederiksen f. i Bjerringbro den 3. december 1944.
- III.A.1.d. Inger Frederiksen f. i Bjerringbro den 16. marts 1951.

III.A.1.a. Tove Frederiksen

er født i Bjerringbro den 14. september 1937, som datter af Søren Frederiksen og hustru Dora Elisabeth Jensen.

Tove Frederiksen har gået i Sønderbro skole i Bjerringbro. Hun har i nogle år været beskæftiget ved husgerning, og har haft plads blandt andet hos pastor Kærsgaard, konsulent Højer, boghandler Bak Sørensen og materialehandler Lund Nielsen, Bjerringbro. Fra 1954-57 var hun ekspeditrice hos gartner Mikkelsen i Bjerringbro.

Den 15. september 1956 viedes i Bjerringbro kirke Tove Frederiksen og Søren Skovhus Kristensen.

Søren Skovhus Kristensen

er født i Ormstrup, Sahl sogn, den 8. marts 1932, som søn af Karl Frederik Kristensen og hustru Jensine Marie Nielsen.

Søren Skovhus Kristensen har gået i Sahl skole. Han var ved landbruget indtil 1949. Fra 1. januar 1949 til 31. december 1952 blev han på Bjerringbro maskinfabrik uddannet som maskinarbejder. Efter endt uddannelse var han soldat ved 2. regiment og lå i Søgaard, Haderslev og København, og var også på korporalskole. Han blev hjemsendt fra 3. regiment i Viborg, den 23. oktober 1954. Han har siden arbejdet på maskinfabrikken "Ferm" i Ulstrup.

Postadresse: Søndergade 53, Bjerringbro.

Tove Frederiksen og Søren Skovhus Kristensen har datteren:

III.A.1.a.1. Vibeke Skovhus Kristensen født i Bjerringbro den 31. maj 1958.

III.B.



Niels Kristian Jensen

er født i Vium Østermark, den 10. maj 1883, som søn af Mads Jensen og hustru Ane Cathrine Nielsdatter.

Niels Kristian Jensen har gået i skole i Almtoft og Demstrup. Han er uddannet skræder hos skrædermester Rasmus Thomsen i Hjorthede, i tiden fra den 29. august 1899 til 1. november 1903. Derefter kom han som forbundter til skrædermester C. P. Mogensen, Randers, hvor han var til den 31. december 1906, arbejdede så som svend hos skrædermester Platz, Kjellerup, til september 1908. Den 14. september samme år etablerede han

egen forretning i Demstrup, som han drev til 1952.

Den store interesse, Niels Kristian Jensen altid har møret til sit fag, har givet udslag på flere måder, bl. a. ved at han i oktober 1917 var medstifter af Kjellerup og Omegns Skrædermesterforening.

Postadresse: Demstrup pr. Sjørsløv.

III.C.



Ane Cathrine Jensen

er født i Vium Østermark den 15. juli 1884, som datter af Mads Jensen og hustru Ane Cathrine Nielsdatter.

Ane Cathrine Jensen har gået i skole i Almtoft og Demstrup. Hun var i sommeren 1906 elev på Vestbirk højskole. Hun var beskæftiget ved husgerning, og havde pladser både i Vium, Demstrup, Sjørsløv og Levring indtil hun i 1915 kom hjem for at pleje forældrene, og efter deres død, styrede hun huset for sine to ugifte brødre.

Ane Cathrine Jensen døde i Demstrup den 18. januar 1946.

III.D. Magnus Jensen

er født i Vium Østermark, den 7. september 1886, som søn af Mads Jensen og hustru Ane Cathrine Nielsdatter. Han døde i 1888.

III.E.



Bodil Marie Jensen

er født i Demstrup, Sjør-slev sogn den 16. novem-ber 1887, som datter af Mads Jensen og hustru A-
ne Katrine Nielsdatter.

Bodil Marie Jensen har gået i Demstrup sko-
le. Sommeren 1909 var hun elev på Vestbirk højsko-
le. Hun var først beskæf-

tiget ved husgerning, men arbejdede senere som syerske i Dem-
strup og Vinderslev.

Den 24. maj 1915 viedes i Sjør-slev kirke Bodil Ma-
rie Jensen og Anders Peter Nielsen.

Anders Peter Nielsen

er født i Vium, Vium sogn den 23. marts 1891, som søn af Lars
Peter Nielsen og hustru Karoline Andersen.

Anders Peter Nielsen har gået i Vium skole. Han var
ved landbruget til 1908. Sin uddannelse fik han hos sadelma-
ger Andersen, Rødkjær-sbro, i tiden fra 1909 til 1913. I 1913
var han soldat ved Teknisk korps i København. Den 18. april
1914 begyndte han egen sadelmagervirksomhed i Lem st., og
han drev denne virksomhed til den 1. november 1949. Siden da
har han drevet forretning i Rødkjær-sbro.

Postadresse: Nørregade 17, Rødkjær-sbro.

Bodil Marie Jensen og Anders Peter Nielsen har bør-
nene:

1. Tage Lund Nielsen.
2. Hugo Koldby Nielsen.
3. Verner Birkø Nielsen.

III.E.1. Tage Lund Nielsen

er født i Lem, Sdr. Lem sogn den 13. november 1916, som søn af Anders Peter Nielsen og hustru Bodil Marie Jensen.

Tage Lund Nielsen har gået i Kjærgaard-Lem skole. Han er uddannet som tømrer hos morbroderen tømrerm. Magnus Jensen, Demstrup i tiden fra den 1. maj 1931 til den 1. maj 1935, kom så på Aarhus bygmesterskole, hvorfra han demiteredes marts 1939, idet han de forløbne somre havde arbejdet i Lyhne og i Demstrup. Den 31. marts 1940 demiteredes han fra Horsens bygningsteknikum. Han blev fritaget for militærtjeneste, men skulle være til rådighed for civilforsvarets brandvæsen i Horsens vinteren 1939-40. Derefter arbejdede han som tømrerformand i Viborg ved forskellige mestre. Fra den 15. november 1940 til den 15. oktober 1947 var han ingeniør ved Hedeselskabets kulturtekniske afdeling i Viborg. Han virkede i disse år hovedsaglig ved landvindingsarbejder i Randers og Ringkøbing amter. Fra den 16. oktober 1947 til den 31. marts 1951 var han ansat ved stadsingeniøren i Viborg. Siden den 1. april 1951 har han været ansat som ingeniør ved Viborg amts- vej- og vandløbsvæsen. Han har i tidsperioden 1949-53 virket som fagskolelærer ved Teknisk skole i Viborg. Postadresse: Vinkelvej 23, Viborg.

Den 2. april 1953 viedes i Vinderup kirke Tage Lund Nielsen og Gudrun Helga Davidsen.

Gudrun Helga Davidsen

er født i Aal, Sahl sogn den 30. april 1920, som datter af Jacob Andreas Davidsen og hustru Ane Kirstine Kristensen.

Gudrun Helga Davidsen har gået i skole i Hasselholt pr. Vinderup. Sommeren 1944 var hun elev på Høng højskole. Hun har hovedsaglig været beskæftiget ved husgerning bl.a. i Aal, Svendstrup pr. Højslev, samt på "St. Lysholt", pr. Vejle, og i Fredericia.

Tage Lund Nielsen og Gudrun Helga Davidsen har datteren:

III.E.1.a. Ida Lund Nielsen født den 29. september 1956 i Viborg.

III.E.2. Hugo Koldby Nielsen

er født i Sdr. Lem, Sdr. Lem sogn den 2. maj 1919, som søn af Anders Peter Nielsen og hustru Bodil Marie Jensen.

Hugo Koldby Nielsen har gået i Kærgaard skole. Han tog preliminæreksamen fra Skjern realskole, og blev student fra Vestjydsk studenterkursus 1937. I 1944 blev han can.jur. Siden den 23. februar 1944 har han været ansat i socialministeriet, hvor han den 1. marts 1953 blev udnævnt til fuldmægtig. Siden den 1. marts 1958 har han været formand for bestyrelsen for Diakonissestiftelsen.

Postadresse: Rønnebærvej 30, Holte.

Den 20. juli 1945 viedes i Ribe Domkirke Hugo Koldby Nielsen og Astrid Eller.

Astrid Eller

er født i Nr. Vium den 7. juli, 1917, som datter af Paul Birger Eller og hustru Jensine Johanne Andersen.

Astrid Eller har gået i Fiskebæk skole. Hun tog preliminæreksamen fra Skjern realskole. 1937-38 var hun elev på Thestrup højskole. Hun var sygeplejeelev på Vejle amts og bys sygehus fra den 1. april 1938 til den 1. april 1941, med supplerende barselpleje på Dr. Glads Klinik, København, sindsyge og arbejdssterapi på Sct. Hans, Roskilde og epedemi på Frederiksberg sygehus. Fra den 31. oktober 1942 til den 31. oktober 1943 var hun privat sygeplejerske, og derefter var hun 1943-44 elev på Askov højskole. Efter højskoleopholdet virkede hun som privatsygeplejerske til sit giftermål.

Hugo Koldby Nielsen og Astrid Eller har børnene:

- III.E.2.a. Jørgen Koldby Nielsen f. d. 5. juli 1946 i Virum.
- III.E.2.b. Erik Koldby Nielsen f. d. 11. juni 1948 i Virum.
- III.E.2.c. Anders Koldby Nielsen f. d. 8. februar 1950 i Virum.
- III.E.2.d. Sven Koldby Nielsen f. d. 23. november 1953 i Virum.

III.E.3. Verner Birkø Nielsen

er født i Lem, Sdr. Lem sogn den 22. marts 1921, som søn af Anders Peter Nielsen og hustru Bodil Marie Jensen.

Verner Birkø Nielsen har gået i Lem skole. Han er

uddannet som maskinsmed hos fa. brdr. Øllgaard, Lem, i tiden fra den 1. maj 1935 til den 1. maj 1939, og han var derefter som svend samme sted til den 15. december 1943. Derefter var han hos Dansk Stålvindueindustri i Lem til den 1. november 1949. Han etablerede nu egen virksomhed i Rødkjærsgade med fabrikation af maskiner og beslag.

Postadresse: Nørregade 17, Rødkjærsgade.

Den 29. november 1953 viedes i Skjød kirke Verner Birkø Nielsen og Lillian Kirstine Jensen.

Lillian Kirstine Jensen

er født i Hammel den 10. januar 1925, som datter af Kristian Jensen og hustru Metha Jensen.

Lillian Kirstine Jensen har gået i Hammel skole. Hun har altid været beskæftiget ved husgerning, og tjente først hos damefrisør fru Norup, Hammel, i 7 år og derefter på de gamles hjem i 4½ år.

Verner Birkø Nielsen og Lillian Kirstine Jensen har datteren:

III.E.3.a. Kirsten Birkø Nielsen født den 19. november 1956
i Rødkjærsgade.

III.F.



Magnus Karl Jensen

er født i Demstrup, Sjørsgade sogn, d. 20. januar 1890, som søn af Mads Jensen og Ane Cathrine Nielsdatter.

Magnus Karl Jensen har gået i skole i Almtoft og Demstrup. Allerede som 6 årig kom han ud at tjene hos gårdejer Las Lassen i Demstrup, hvor han var til han blev 13 år. Da kom han til gårdejer Jens Christian Johansen, Demstrup, her var han til efteråret 1904. Den 1. november 1904 kom han i lære hos faderen, og han var udlært den 1. november 1908. I vinteren 1908-09 var han elev på Vestbirk efterskole. Derefter arbejdede

han som svend hjemme hos faderen, indtil han i marts 1912 rejste til Amerika. Her arbejdede han som tømrer indtil han den 6. december 1913 rejste hjem. I tiden herefter arbejdede han dels hjemme og dels havde han forskellige pladser, blandt andet i Sahl, Levring og Viborg. I marts 1918 købte han savskæreriet i Demstrup, som han drev sammen med håndværket. Den 1. april 1925 overtog han faderens forretning, som han stadig driver.

Postadresse: Demstrup pr. Sjørslev.

III.G.



Agnes Marie Jensen

er født i Demstrup, Sjørslev sogn, den 13. november 1896, som datter af Mads Jensen og hustru Ane Cathrine Nielsdatter.

Agnes Marie Jensen har gået i skole i Demstrup. Hun har altid været beskæftiget ved husgerning og tjente forskellige steder i Demstrup og omegn, flere år var hun ansat hos amtmand Trolle Friis, først i Viborg amtsgaard, og da han flyttede til Lolland fulgte hun med derover. Efter amtmandens død rejste hun med enken til København, hvor hun var til hun den 1. april kom hjem til

Demstrup, for efter søsterens død at passe huset for de 2 ugifte brødre.

III.H.



Alfred Christian Jensen er født i Demstrup, Sjørsløv sogn, den 3. april 1898, som søn af Mads Jensen og Ane Cathrine Nielsdatter.

Alfred Christian Jensen har gået i Demstrup skole. Han blev i tiden fra 1912-16 uddannet som tømrer hjemme hos faderen. Derefter arbejdede

han som svend forskellige steder, indtil han i 1919 blev indkaldt til infanteriet i København. I 1924 demitterede han som konstruktør fra Aarhus tekniske skole. Den 1. april 1924 fik han ansættelse som amsvejassistent ved Viborg ams vejvæsen.

Den 9. oktober 1924 viedes i Sjørsløv kirke Alfred Christian Jensen og Dagmar Raunholt.

Dagmar Raunholt

er født i Demstrup, Sjørsløv sogn, den 28. april 1903, som datter af Christian Raunholt og hustru Marie Lauritzen.

Dagmar Raunholt har gået i skole i Demstrup. Hun har været beskæftiget ved husgerning, og var hjemme hos forældrene til 1922. Derefter havde hun forskellige pladser bl. a. i Ommestrup ved Mørke og i Aarhus.

Postadresse: Brunsvej 11, Viborg.

Alfred Christian Jensen og Dagmar Raunholt har børnene:

1. Erik Raunholt Jensen.
2. Knud Raunholt Jensen.
3. Inge Raunholt Jensen.

III.H.1. Erik Raunholt Jensen

er født i Viborg, den 11. marts 1926, som søn af Alfred Christian Jensen og hustru Dagmar Raunholt. Han har gået i skole i Viborg, og har taget studentereksamen fra Viborg katedralskole 1945. Siden 1946 har han haft ansættelse hos statsau-

toriseret revisor Grønning Mikkelsen, Viborg.

III.H.2. Knud Raunholt Jensen

er født i Viborg, den 18. marts 1929, som søn af Alfred Christian Jensen og hustru Dagmar Raunholt. Han har gået i skole i Viborg, og fik realeksamen 1946. Han blev derefter uddannet elektriker hos firmaet Petersen og Pedersen, Viborg i tiden 1947-51. Aftjente sin værnepligt ved marinen 1951-52. Tog installatøreksamen fra Aalborg tekniske skole i 1954. Værkmester på flyvestationen Karup 1956-58, og har siden 1. marts 1958 været ansat som teknisk assistent ved Lauritz Knudsen, København.

III.H.3. Inge Raunholt Jensen

er født i Viborg den 21. juni 1934, som datter af Alfred Christian Jensen og hustru Dagmar Raunholt. Hun har gået i skole i Viborg, og taget realeksamen i 1951. Handelseksamen fra Viborg handelsdagskole 1952. Blev i 1952 ansat som kontorassistent ved firmaet Vinther og Larsen, Viborg, og som bogholder samme sted fra 1954.

III.J.

Anine Krestine Jensen

er født i Demstrup, Sjørsløv sogn, den 30. marts 1900.

Anine Krestine Jensen har gået i Demstrup skole. Hun var først beskæftiget ved husgerning, men i 1919 lærte hun at sy. Omkring 1920 kom hun til Katrine Kjær, Kjellerup hvor hun lærte som modist, Efter endt læretid var hun en tid i Tørring, Skjern, og Varde. Derefter etablerede hun systue og hatteforretning i Demstrup, som hun drev til sin død, den 21. februar 1929.

Den 30. juli 1928 viedes i Sjørsløv kirke Anine Krestine Jensen og



Alfred Bertel Kristensen.

Alfred Bertel Kristensen

er født den 17. september 1896. Han var uddannet mejerist og havde arbejde på forskellige mejerier i Vinderslev og Demstrup. Efter hustruens død rejste han i 1930 til Australien, hvor han senere er død.



Severine Nielsen

er født den 2. juli 1862, som datter af Niels Christian Sørensen og hustru Marie Cathrine Rasmussen. Hun blev hjemmedøbt den 11. juli og fremstillet i Sjørsløv kirke den 28. september. Faddere er: Gårdmand Peder Rasmussen Rasks datter, Thrine,

Gårdmand Lars Sørensen og Laurs Pedersen, alle af Demstrup. Den 1. oktober konfirmeres hun i Sjørsløv kirke med karakteren G. og mg. Severine Nielsen død den 3. december 1926, hos sin datter og svigersøn Clara og Bernhard Jacobsen, Demstrup. Den 11. december bliver hun stedt til hvile, ved siden af sin mand, på Vium kirkegård.

Den 3. oktober 1885 viedes i Sjørsløv kirke, efter at de havde fået kongebrev den 1. oktober, Severine Nielsen og enkemand Peder Christian Pedersen.

Peder Christian Pedersen

er født i Demstrup den 17. april 1845, som søn af husmand Peder Jensen og hustru Cathrine Christensen. Han blev hjemmedøbt den 21. april, og dåben blev publiceret i Sjørsløv kirke den 20. juli. Faddere var: Christine Frederiksdatter fra Melvandet, Niels Madsen fra Tolstrup, gårdmand Anders Christensen, Melvandet, og Daniel Mailstrup fra Elsborg. Han er konfirmeret i Vium kirke den 17. april 1859, med karakteren g i kundskab og mg i opførsel.

Peder Christian Pedersens 1. kone var Severine Nielsens søster Bodil Marie Nielsen. Se endvidere under I.

Severine Nielsen og Peder Christian Pedersen havde børnene:

- A. Peder Kristian Pedersen.
- B. Bertel Magnus Pedersen.
- C. Niels Pedersen.
- D. Bodil Marie Pedersen.

- E. Krestine Severine Pedersen.
- F. Marinus Karl Pedersen.
- G. Karen Marie Pedersen
- H. Jens Pedersen.
- J. Clara Anine Kirstine Pedersen.
- K. Thora Pedersen.
- L. Peder Pedersen.
- M. Kristian Pedersen.

IV.A. Peder Kristian Pedersen
døde som lille.

IV.B.



Bertel Magnus Pedersen er født på "Rishøjgaard", Vium sogn den 12. oktober 1886, som søn af Peder Kristian Pedersen og hustru Severine Nielsen.

Bertel Magnus Pedersen fik først privat undervisning, og derefter gik han i Vium skole. Han var først ved landbruget

og havde en tid plads på Dalby Mølle. Derefter var han i Tyskland som staldkarl ved forskellige hestehandlere. Han har altid været meget interesseret i heste, og har handlet med heste, lige siden sine unge år. Omkring 1912 bosatte han sig i Randers, og herfra drev han en stor hestehandel lige til 1928. Han har således opkøbt heste i Sverrig, og solgt dem videre til Tyskland, en eksport der hovedsagelig foregik i tiden 1914-27. Den 1. april 1928 flyttede de på landet, og overtog i Bjergby pr. Randers en ejendom på 12 tdr. land, som de drev til den 1. oktober 1941, samtidig med at Bertel Magnus Pedersen handlede med heste. Han har siden drevet hestehandel fra Randers.

Postadresse: Mærsk Andersensvej 6, Randers.

Den 9. juli 1915 viedes i Sdr. Vinge kirke Bertel Magnus Pedersen og Ane Sofie Pedersen.

Ane Sofie Pedersen

er født i Enslev, Veller sogn den 1. maj 1894, som datter af Thøger Pedersen og hustru Mariane.

Ane Sofie Pedersen har gået i Rønge skole. Hun har hovedsagelig været hjemme, men tjente dog i årene 1913-15 på gården "Birkholm" og i Randers.

Bertel Magnus Pedersen og Ane Sofie Pedersen har børnene:

1. Christian Pedersen.
2. Margrethe Pedersen.
3. Bodil Pedersen.
4. Tove Pedersen.
5. Rigmor Pedersen.
6. Vilhelm Pedersen.

IV.B.2. Margrethe Severine Pedersen

er født i Randers den 7. maj 1920, som datter af Bertel Magnus Pedersen og hustru Ane Sofie Pedersen.

Margrethe Severine Pedersen har gået i skole i Randers og Bjergby, og har altid været ved husgerningen.

Den 27. september 1941 viedes i Sct. Peders kirke i Randers, Margrethe Severine Pedersen og Martinus Chr. Hansen.

Martinus Chr. Hansen

er født i Gerlev den 9. september 1910, som søn af Chresten Hansen og hustru Petrea Kristensen.

Martinus Chr. Hansen har gået i Gerlev skole. Efter endt skolegang var han en tid ved landbruget, og blev derefter chauffør ved forskellige i Randers. Han er nu chauffør på Dansk Andels Egexport i Randers.

Postadresse: Stillingsvej 8, Randers.

Margrethe Severine Pedersen og Martinus Chr. Hansen har børnene:

- IV.B.2.a. Bent Hansen født den 19. oktober 1940 i Aarhus.
IV.B.2.b. Preben Hansen født den 1. september 1946 i Randers.
IV.B.2.c. Gunnar Hansen født den 19. september 1948 i Randers.

IV.B.3. Bodil Marie Pedersen

er født i Randers den 1. juni 1923, som datter af Bertel Magnus Pedersen og hustru Ane Sofie Pedersen.

Bodil Marie Pedersen har gået i Svenning skole, idet hun er opdraget ved farbroderen Peder Pedersen i Svenning. Hun har været elev på Levring efterskole, og kom derefter ud at tjene som husassistent.

Den 2. november 1946 viedes i Sct. Peters kirke i Randers Bodil Marie Pedersen og Svend Aage Jørgensen.

Svend Aage Jørgensen

er født i Taanum den 2. juli 1919, som søn af Søren Jørgensen og hustru Ellen Kirstine.

Svend Aage Jørgensen har gået i Taanum skole. Han var hjemme til han var 18 år. Han har altid været ved landbruget, og har tjent forskellige steder, og går nu ud som daglejer. Han var soldat i 1940 ved artilleriet i Aarhus.

Bodil Marie Pedersen og Svend Aage Jørgensen har sønnen:

IV.B.3.a. Peter Tage Hovgaard Jørgensen født den 14. august 1948
i Hørning.

IV.B.4. Tove Pedersen

er født i Randers den 19. oktober 1925, som datter af Bertel Magnus Pedersen og hustru Ane Sofie Pedersen.

Den 8. oktober 1944 viedes i Tilst kirke Tove Pedersen og Villy Pedersen.

Villy Pedersen

er født i Vorning den 31. maj 1922, som søn af Jens Peter Pedersen og hustru Sofie Elisabeth Nyman.

Tove Pedersen og Villy Pedersen har børnene:

- | | |
|------------------------------------|---|
| IV.B.4.a. Inger-Lise Pedersen | født den 18. august 1944 i Tilst. |
| IV.B.4.b. Jørn Pedersen | født den 15. april 1946 i Randers |
| IV.B.4.c. Anne-Grete Pedersen | født den 26. juni 1947 i Ørsted. |
| IV.B.4.d. Margit Severine Pedersen | født den 3. maj 1949 i Ingerslev. |
| IV.B.4.e. Jens Peter Pedersen | født den 25. september 1953 i Fredericia. |

IV.B.4.f. Henry Smed Pedersen født den 6. september 1955 i Fredericia.

IV.B.5. Rigmor Pedersen

er født i Randers den 5. juni 1927, som datter af Bertel Magnus Pedersen og hustru Ane Sofie Pedersen.

Rigmor Pedersen har gået i skole i Bjergby. Hun kom ud at tjene som 14 årig, og har tjent forskellige steder.

Den 7. maj 1947 viedes i Sct. Peders kirke i Randers Rigmor Pedersen og Knud Kjærsgaard.

Knud Kjærsgaard

er født i Vissing den 12. september 1918, som søn af Anker Kjærsgaard og hustru Secilie Christensen.

Knud Evald Kjærsgaard har gået i skole i Vissing. Han var elev på Ollerup gymnastikhøjskole 1939-40. Han har altid været ved landbruget. I 1947 købte han ejendommen "Høegsminde", der er på 25 tdr. land.

Postadresse: Værum pr. Randers.

Rigmor Pedersen og Knud Evald Kjærsgaard har datteren:

IV.B.5.a. Ellen Kjærsgaard født den 2. maj 1946 i Aarhus.

IV.B.6. Vilhelm Pedersen

er født i Randers den 3. oktober 1930, som søn af Bertel Magnus Pedersen og hustru Ane Sofie Pedersen.

Vilhelm Pedersen har gået i skole i Randers. Han er udlært som skræder, og har som svend været forskellige steder. Han er nu på Arthur Hansens konfektionsfabrik i Randers. Sin værnepligt aftjente han som marinesoldat i København 1952. Postadresse: Drosselhaven 10, Randers.



Niels Pedersen

er født på "Rishøjgaard", Vium sogn den 25. august 1887, som søn af Peder Kristian Pedersen og hustru Severine Nielsen.

Niels Pedersen har gået i skole i Demstrup og Vium. 1910-11 var han elev på Vestbirk højskole. Han har altid været

ved landbruget, og har tjent forskellige steder på Viborg og — Herning egnen. Den 1. december 1920 overtog han en ejendom, der var på 5 tdr. land. Nogle år i forvejen var både stuehus, stald og lade blevet udvidet. Foruden at passe ejendommen kørte Niels Pedersen de første år grus for kommunen, træ fra Aunsbjergskoven, tørv fra moserne m.m. I 1929 fik han mælke- turen til "Marsvinslund", og denne kørte han i 11 år. Fra 1939 til 1953 var han mælkeforhandler i Demstrup med salg fra vogn.

Postadresse: Demstrup mark pr. Sjørslev.

Den 1. december 1920 viedes i Thorning kirke Niels Pedersen og Ellen Krestine Jettebine Hansen.

Ellen Krestine Jettebine Hansen

er født på "Skovsborrgaard", Levring sogn den 29. september 1897, som datter af Jens Christian Hansen og hustru Marie Juliane Petrea Jensen

Ellen Krestine Jettebine Hansen har gået i Hvam og Knudstrup skoler. Hun har været beskæftiget ved husgerning og har tjent forskellige steder, bl.a. i Kjellerup, Vium Østermark og i Demstrup. Efter sit giftermål har hun passet ejendommen, når manden var ude at køre på vejene.

Niels Pedersen og Ellen Krestine Jettebine Hansen har børnene:

1. Christian Smed Pedersen.
2. Søren Smed Pedersen.
3. Elna Pedersen.

4. Ejgil Smed Pedersen.
5. Harry Smed Pedersen.

IV.C.1. Kristian Smed Pedersen

er født i Thorning den 3. januar 1921, som søn af Niels Pedersen og hustru Ellen Hansen.

Kristian Pedersen har gået i Demstrup skole. Han var ved landbruget indtil 1947, og havde plads forskellige steder, bl.a. i Demstrup og Marsvinslund. Han fik derefter arbejde som chauffør. Siden 1952 har han været beskæftiget i broderens grusgrav.

Den 8. marts 1947 viedes i Lysgaard kirke Kristian Smed Pedersen og Karen Margrethe Fischer.

Karen Margrethe Fischer

er født i Vium den 22. april 1921, som datter af Niels Peder Pedersen Fischer og hustru Birthe Kathrine Kirkegaard.

Karen Margrethe Fischer har gået i skole i Lysgaard. I sommeren 1936 var hun elev på Levring efterskole, og på Ry højskole i sommeren 1941. Hun har altid været ved husgerning og har haft pladser forskellige steder.
Postadresse: Grundvad pr. Skelhøje.

Kristian Pedersen og Karen Margrethe Fischer har sønnen:

IV.C.1.a. Niels Peder Fischer Pedersen født den 18. februar 1948 i Grundvad.

IV.C.2. Søren Smed Pedersen

er født i Demstrup den 28. december 1923, som søn af Niels Pedersen og hustru Ellen Hansen.

Søren Pedersen har gået i skole i Demstrup. Han var ved landbruget til 1951, og har tjent forskellige steder omkring Demstrup. I 1951 etablerede han sig som grusentreprenør ved Most mølle.

Postadresse: Demstrup pr. Sjørslev.

IV.C.3. Elna Pedersen

er født i Demstrup den 22. april 1926, som datter af Niels

Pedersen og hustru Ellen Hansen.

Elna Pedersen har gået i skole i Demstrup. Hun har været beskæftiget ved husgerning, og har haft forskellige pladser, samt arbejdet en tid på Dollerup mølles fabriker.

Den 15. august 1952 viedes i Demstrup Elna Pedersen og Ejnar Moustsen.

Ejnar Moustsen

er født i Lysgaard den 19. december 1916, som søn af Poul Moustsen og hustru Ane Marie Sørensen.

Ejnar Moustsen har gået i skole i Lysgaard. Han var beskæftiget ved landbruget til sit giftermål, men har siden arbejdet som arbejdsmand.

Postadresse: Grundvad pr. Skelhøje.

Elna Pedersen og Ejnar Moustsen har børnene:

IV.C.3.a. Birthe Elisa Moustsen født den 15. april 1955 i Grundvad.

IV.C.3.b. Doris Moustsen født den 1. okt. 1957 i Grundvad.

IV.C.4. Ejgil Smed Pedersen

er født i Demstrup den 1. november 1933, som søn af Niels Pedersen og hustru Ellen Hansen.

Ejgil Pedersen har gået i skole i Demstrup. Han var ved landbruget til 1954, da han blev indkaldt til forsynings-tropperne i Esbjerg. Efter militærtjenesten tog han plads som medhjælper ved lastvogne. Den 1. november etablerede han egen vognmandsforretning med lastvogn.

Postadresse: Demstrup pr. Sjørslev.

IV.C.5. Harry Smed Pedersen

er født i Demstrup den 20. februar 1937, som søn af Niels Pedersen og hustru Ellen Hansen.

Harry Pedersen har gået i skole i Demstrup. Han var ved landbruget indtil han den 2. november 1956 blev indkaldt til forsynings-tropperne i Esbjerg. Han var med den danske brigade i Tyskland.

Postadresse: Demstrup pr. Sjørslev.



Bodil Marie Pedersen

er født på "Rishøjgaard", Vium sogn den 28. september 1888, som datter af Peder Kristian Pedersen og hustru Severine Nielsen.

Bodil Marie Pedersen har gået i Demstrup skole, men hun havde dog til hun var 11 år, fået privatundervisning hjemme.

Sommeren 1909 var hun elev på Vestbirk højskole. Hun har iøvrigt været beskæftiget ved husgerning, hovedsagelig hjemme, men hun var dog ca. 4 mdr. hos svigerforældrene inden sit giftermål.

Den 19. april 1910 viedes i Underup kirke Bodil Marie Pedersen og Jens Hildur Jensen.

Jens Hildur Jensen

er født i Torsted, Torsted sogn den 9. oktober 1888, som søn af Kristian Jensen og hustru Ane Kirstine Rasmussen.

Jens Hildur Jensen har gået i Torsted skole ved Horsens. 1907-08 var han elev på Vestbirk højskole. Han var soldat ved infanteriet i København i 1910, og var ellers hjemme hos faderen til sit giftermål. Den 1. maj 1910 overtog han faderens gård, "Ravnosegaard" i Underup pr. Nim, i forpagtning, og han drev gården der er på 42 tdr. land, til den 1. maj 1912. Derefter havde han de næste 2 år vognmandsforretning i Nim med hestekøretøjer. Han blev nu bestyrer for skovrider Lorentsen, Hovedgaard, men han var der kun i 1½ år, da de foruden naturalier, mælk m.m. kun fik 13 kr. i ugen. Den 1. oktober 1916 overtog han ejendommen i Vium, der er på 10 tdr. land. Denne drev han til 1948, og siden har jorden været forpagtet ud. De første 10 år drev Jens Hildur Jensen tillige vognmandsforretning med lastvogn og personbil. Han har endvidere været vejmand i Vium sogn fra 1948 til 1953.

Postadresse: Vium pr. Sjørlev.

Bodil Marie Pedersen og Jens Hildur Jensen har bør-

nene:

1. Kristian Jensen.
2. Karla Jensen.
3. Hans Jensen.
4. Dagny Severine Jensen.

IV.D.1. Kristian Jensen

er født i Vium den 5. oktober 1910, som søn af Hildur Jensen og hustru Bodil Pedersen.

Kristian Jensen har gået i Vium skole. Han var ved landbruget til 1928, da han blev chauffør hos vognmand Peder Christensen på Marsvinslund mark. Hermed var hans løbebane afstukket, fra 1929-33 var han hjemme og kørte lastbil for faderen, i 1933 startede han selv lillebilforretning. I 1935 overtog han faderens lastbil, og drev nu forretningen videre med både last- og lillebil til 1941, da han købte Kjellerup-Dollerup-Viborg ruten. Denne driver han stadig, men samtidig har han en betydelig turistikørsel i såvel ind- som udland.

Den 28. december 1938 viedes i Vium kirke Kristian Jensen og Marie Frederikke Vinkler.

Marie Frederikke Vinkler

er født i Vium den 2. januar 1911, som datter af Frederik Vinkler og hustru Marie Madsen.

Marie Vinkler har gået i Vium skole. I sommeren 1926 var hun elev på Levring efterskole. Hun har været beskæftiget ved husgerning, bl.a. i Laven, men har hovedsagelig været hjemme.

Marie Vinkler blev den 18. august 1931 i Vium kirke viet til boelsmand Peder Jensen, Vium. Han døde den 23. september 1937.

Postadresse: Sindingsgade 10, Kjellerup.

Kristian Jensen og Marie Vinkler har børnene:

IV.D.1.a. Stig Jensen født i Vium den 5. marts 1943.

IV.D.1.b. Elin Jensen født i Kjellerup den 30. april 1946.

IV.D.2. Karla Jensen

er født i Underup, Nim sogn den 19. marts 1912, som datter af Jens Hildur Jensen og hustru Bodil Marie Pedersen.

Karla Jensen har gået i Vium skole. Hun kom ud at tjene i 1926, og var først hos gdr. Jens Jensen, Lysgaard et år. Derefter tjente hun hos gdr. Johan Bits, Vium og gdr. Søren Johansen, Demstrup. Hun rejste nu til Viborg og arbejdede i forsamlingsbygningen som køkkenpige til sit giftermål. Siden den 10. april 1952 har hun arbejdet på Dansk røde Kors Folkekur i Hald.

Den 26. december 1933 viedes i Vium kirke Karla Jensen og Niels Christian Laugesen.

Niels Christian Laugesen

er født i Skive den 26. april 1909, som søn af Johan Laugesen og hustru Ane Marie Jensen.

Niels Christian Laugesen har gået i skole forskellige steder, bl.a. i Brunshaab, Finderup, Viborg, Rosgaard og Søndermarkens skole, samtidig med, at han om sommeren havde plads rundt omkring, bl.a. i Vinkel, Sdr. Rind og på "Rosborg". Han er uddannet hos slagtermester Bilgrau, Viborg, i tiden fra 1923 til 1927. I de følgende år til 1930 arbejdede han på papfabrikken i Brunshaab. Fra den 10. maj 1930 til den 10. oktober 1930, var han soldat ved infanteriet i Viborg, og derefter arbejdede han på Søren Frederiksens savværk til 1937. Han har siden arbejdet ved forskelligt i Viborg og omegn, bl. a. ved vejarbejde ved Viborg kommune.

Postadresse: Aarhusvej 301, Viborg.

Karla Jensen og Niels Christian Laugesen har børnene:

- a. Bent Hildur Laugesen.
- b. Niels Preben Laugesen.
- c. Magnus Christian Laugesen.
- d. Ruth Sonny Laugesen.
- e. Tove Britta Laugesen.
- f. Rudolf Laugesen.
- g. Karla Elisabeth Laugesen.

IV.D.2.a. Bent Hildur Laugesen

er født i Viborg den 13. april 1935, som søn af Niels Christian Laugesen og hustru Karla Jensen.

Bent Hildur Laugesen har gået i Viborg Søndre Borgeskole. Han arbejdede først som specialarbejder på Midtjysk Cylinderservice i Viborg i 2 år, og på Schönbergske Bogforlag, København, som lagerarbejder i 1 år. 1954-55 var han elev på Arbejdstekniske højskole, Klosterheden pr. Bækmarksbro. Som soldat lå han ved det danske livregiment i Høvelte fra den 11. maj 1955 til den 10. september 1956. Han har siden arbejdet hos kartoffeleksportør Chr. Madsen, Viborg.

Postadresse: Koldingvej 97, Viborg.

Den 1. maj 1957 viedes i Viborg Bent Hildur Laugesen og Lilli Kirsten Bach.

Lilli Kirsten Bach

er født i Aalborg den 6. maj 1933, som datter af Niels Christian Bach og hustru Dora Emilie Olsen.

Lilli Kirsten Bach har gået i Kjellerupgades skole i Aalborg. Hun er uddannet pålægerske i Blauenfeldt's bogtrykkeri 1947-48. Det næste år arbejdede hun i Schous sæbehus i Reberbanegade, Aalborg. Hun var derefter hjemme p.g. af moderens sygdom, og efter moderens død, fortsatte hun med at føre hus for faderen til sit giftermål.

Bent Hildur Laugesen og Lilli Kirsten Bach har datteren:

Kitty Bente Laugesen født den 4. januar 1958 i Viborg.

IV.D.2.b. Niels Preben Laugesen

er født i Viborg den 18. februar 1937, som søn af Niels Christian Laugesen og hustru Karla Jensen.

Postadresse: Klosterheden pr. Bækmarksbro.

IV.D.2.c. Magnus Christian Laugesen

er født i Viborg den 16. november 1938, som søn af Niels Christian Laugesen og hustru Karla Jensen.

IV.D.2.d. Ruth Sonny Laugesen

er født i Viborg den 3. oktober 1940, som datter af Niels Christian Laugesen og hustru Karla Jensen.

IV.D.2.e. Tove Britta Laugesen

er født i Viborg den 23. april 1943, som datter af Niels Christian Laugesen og hustru Karla Jensen.

IV.D.2.f. Rudolf Laugesen

er født i Viborg den 1. marts 1946, som søn af Niels Christian Laugesen og hustru Karla Jensen.

IV.D.2.g. Karla Elisabeth Laugesen

er født i Viborg den 20. april 1940, som datter af Niels Christian Laugesen og hustru Karla Jensen.

IV.D.3. Hans Jensen

er født i Hovedgaard den 24. juni 1915, som søn af Jens Hildur Jensen og hustru Bodil Marie Pedersen.

Hans Jensen har gået i Vium skole. Han kom ud at tjene da han var 13 år, de første år 3 dage om ugen hos hsm. Halvor Christiansen, Vium, hos hvem han var til 1931. Han tjente derefter bl.a. hos gdr. Anders Vestergaard, Vium, gdr. Thomas Jessen, Vium, gdr. Søren Sejersen, Horn og på "Aneksgaarden", i Vium. Fra 1939 - 1941 boede han hjemme og gik ud som arbejdsmand. 1941-42 var han på Viborg teglværk, og derefter var han bestyrer på "Krogsgaard" pr. Ravnstrup i 1½ år. De følgende 2 år var han bestyrer på henholdsvis "Lundgaarden", Egelund og på "Ravnstrup" under godset "Palstrup". Han overtog nu en ejendom under "Ormstrup" i forpagtning og drev den til den 1. april 1951, da han købte et hus i Nøddelund. Senere flyttede han til Borre og arbejdede for vognmand Jens P. Nielsen til den 1. maj 1953, og herefter var han hos gdr. Tage Jensen "BOBALLE", Borre til den 1. december 1953. Han har siden da været bestyrer for fru Agnete Andersen, Vejerslev. Hans blev gift i 1939, men ægteskabet blev opløst i 1951.

Postadresse: Vejerslev pr. Thorsø.

IV.D.4. Dagny Severine Jensen

er født i Vium den 16. juni 1921, som datter af Jens Hildur Jensen og hustru Bodil Marie Pedersen.

Dagny Severine Jensen har gået i Vium skole. Hun har altid været beskæftiget ved husgerning, og kom ud at tjene straks efter konfirmationen. Hun har bl.a. tjent hos gdr. Thomas Jessen, Vium, på "Kvorninggaard", pr. Hammershøj, hos gdr. Møller Hansen, Vejrumbro, bestyrer Vinderslev, Pibers teglværk, Viborg samt på Viborg afholdshotel.

Den 6. juli 1943 viedes i Viborg Dagny Severine Jensen og Kaj Krath Pedersen.

Kaj Krath Pedersen

er født i Viborg den 19. oktober 1922, som søn af Michael Pedersen og hustru Theodora Everine Krath.

Kaj Krath Pedersen har gået i Viborg Østre Borgeskole. Han er uddannet som slagter hos faderen i tiden fra 1936 til 1940, og han har derefter været i faderens forretning. Han aftjente sin værnepligt som C.B'er i Viborg 1943-44. Postadresse: Nørmøllevej 43, Viborg.

Dagny Severine Jensen og Kaj Krath Pedersen har børnene:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| IV.D.4.a. Jette Karen Krath Pedersen | født den 25. oktober 1943
i Viborg. |
| IV.D.4.b. Kurt Krath Pedersen | født den 6. juni 1950 i Vi-
borg. |
| IV.D.4.c. Kaj Børge Krath Pedersen | født den 11. november 1953
i Viborg. |



Krestine Severine Pedersen.

er født på "Rishøjgaard", Vium sogn den 17. oktober 1889, som datter af Peder Kristian Pedersen og hustru Severine Nielsen.

Krestine Severine Pedersen har gået i Vium skole, efter at hun dog

i 4 år havde fået privat undervisning i hjemmet. Hun kom ud at tjene, da hun var 16 år, først i Demstrup, og derefter i Viborg. Den 1. maj 1908 blev hun husbestyrerinde for Johannes Morratz, og året efter blev de gift.

Postadresse: Demstrup pr. Sjørsløv.

Den 6. april 1909 viedes i Sjørsløv kirke Krestine Severine Pedersen og Johannes Morratz.

Johannes Morratz

er født i Frederiks den 25. november 1865, som søn af Jacob Morratz og hustru Susanne Margrethe Risch.

Johannes Morratz har gået i Frederiks skole. Han kom ud at tjene efter konfirmationen, og tjente først hos gdr. Kjeld Kristensen Sjørsløv.

Johannes Morratz var gift første gang med Mariane Mogensen, med hvem han havde 3 børn. Nemlig datteren Magrethe Morratz, der er gift med gdr. Aage Gantzhorn, Duelund, sønnen Jacob Morratz, der døde som ung, og sønnen Peder Morratz, der er købmand i Aarhus. Efter giftermålet overtog de hustruens fødehjem, som de drev sammen til 1908, da Mariane Mogensen døde. I 1909 blev Johannes Morratz gift med Krestine Severine Pedersen. Ejendommen havde bindingsværksbygninger, men i 1909 blev der opført nyt stuehus og i 1931 ny stald og lade. Der var 17 tdr. land, og i 1909 var der således 3 køer, 1 kalv og 1 gammel hest, men da sønnen Christian i 1937 overtog ejendommen, var det en god og veldrevet ejendom med en besætning på 10 køer.

Krestine Severine Pedersen og Johannes Morratz har børnene:

1. Christian Morratz.
2. Marie Morratz.
3. Frederik Morratz.

IV.E.1. Christian Morratz

er født i Sjørslev den 26. juni 1909, som søn af Johannes Morratz og hustru Krestine Pedersen.

Christian Morratz har gået i Sjørslev skole. Han har altid været ved landbruget, han har tjent forskellige steder i Sjørslev. I 1937 overtog han fødehjemmet der er på 20 tdr. land.

Den 14. maj 1937 viedes i Sjørslev kirke Christian Morratz og Dagny Christensen.

Dagny Christensen

er født i Demstrup den 8. juli 1913, som datter af Peder Christensen og hustru Else Sørensen.

Dagny Christensen har gået i Demstrup skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning og haft plads i Demstrup og Levring.

Postadresse: Sjørslev.

Christian Morratz og Dagny Christensen har børnene:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| IV.E.1.a. Ejgild Morratz | født den 6. juli 1939 i Sjørslev. |
| IV.E.1.b. Johannes Morratz | født den 20. februar 1941 i Sjørslev. |
| IV.E.1.c. Peder Morratz | født den 20. februar 1941 i Sjørslev. |
| IV.E.1.d. Tove Morratz | født den 22. maj 1951 i Sjørslev. |

IV.E.2. Marie Morratz

er født i Sjørslev den 6. oktober 1910, som datter af Johannes Morratz og hustru Krestine Severine Pedersen.

Marie Morratz har gået i skole i Sjørslev, og har været elev på Levring efterskole. Efter at have været nogle år i huset blev hun ekspeditrice og har som sådan været i brugsforeningerne i Sjørslev, Øster Hornum og Asfærg.

Den 6. december 1934 viedes i Sjørslev kirke Marie Morratz og Knud Nielsen.

Knud Nielsen

er født i Mejlby den 18. juni 1899, som søn af Jens Nielsen og hustru Birthe Christensen.

Knud Nielsen har gået i skole i Linde, og har været elev på efterskolen i Lyngby ved Trustrup. Han var ved landbruget til han var 16 år, kom derefter i lære ved motorfirmaet Hein senior, Randers, som mekaniker, han gik derefter til landbruget igen. I 1921 købte han en ejendom på 6 tdr. land, og fra 1925 driver han også vognmandsforretning.

Postadresse: Asfærg pr. Spentrup.

Marie Morratz og Knud Nielsen har datteren:

IV.E.2.a. Kirsten Birgit Morratz Nielsen født den 10. december 1944 i Asfærg.

IV.E.3. Frederik Morratz

er født i Sjørslev den 26. november 1911, som søn af Johannes Morratz og hustru Kristine Severine Pedersen.

Frederik Morratz har gået i Sjørslev skole. Han var ved landbruget til 1930. Han er uddannet som mejerist på Sdr. Rind mejeri, Dalum landbrugsskoles mejeri og Ørritskov mejeri på Fyn, i tiden 1930-34. Han havde derefter plads forskellige steder, bl.a. på Bordesø mejeri, Fyn, og på Bubbøl mejeri pr. Ejby. Fra 1945-47 var han på Mundelstrup mejeri. Den 1. marts 1947 overtog han Vennely købmandsforretning, som de siden har drevet.

Postadresse: Vennely købmandshandel pr. Ry st.

Den 29. marts 1947 viedes i Faarup kirke Frederik Morratz Ester Marie Holm Olesen.

Ester Marie Holm Olesen

er født Mundelstrup, Faarup sogn den 6. februar 1922, som datter af Ole Holm Olesen og hustru Karen Holgersen Søndergaard Jensen.

Ester Marie Holm Olesen har gået i Faarup skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning, bl.a. i Mundelstrup brugsforening, og på en gård i Sabro. Fra den 1. maj 1943 til sit giftermål var hun i forretningen hos kbm. M. Hansen, Sabro korsvej.

Frederik Morratz og Ester Marie Holm Olesen har

børnene:

IV.E.3.a. Solveig Morratz født den 6. juni 1949 i Vennely.

IV.E.3.b. Preben Morratz født den 19. maj 1955 i Vennely.

IV.F.



Marinus Karl Pedersen

er født på "Rishøjgaard", Vium sogn den 12. januar 1891, som søn af Peder Kristian Pedersen og hustru Severine Nielsen.

Marinus Karl Pedersen har gået i Vium skole. Han var hjemme, til han var 20 år, og derefter tjente han i Vium,

og på "Marsvinslund". I 1915 kom han til Hammel til broderen Niels Pedersen, der var hestehandler. Hos ham var han til 1923, da han rejste til Aarhus, og her drev forretning som hestehandler til 1935. Han har siden drevet vognmandsforretning, hovedsagelig fragtkørsel med hestekøretøjer.

Postadresse: Vestergade 58, Aarhus.

Den 5. august 1924 viedes i Hammel kirke Marinus Karl Pedersen og Else Kirstine Fosgrau.

Else Kirstine Fosgrau

er født i Voldby, Voldby sogn den 8. januar 1894, som datter af Anders Fosgrau og hustru Maren Kristiansen.

Else Kirstine Fosgrau har gået i Hammel skole. Hun kom ud at tjene som 15 årig, og var først ved staldforpagteren på Ortved Hotel i 3 år. Hun lærte nu husholdning på forsamlingsbygningen i Hammel i $\frac{1}{2}$ år, og derefter var hun hos overretssagfører Eriksen i 10 år.

Marinus Karl Pedersen og Else Kirstine Fosgrau har datteren:

Ellen Margrethe Fosgrau Pedersen.

IV.F.1. Ellen Margrethe Fosgrau Pedersen

er født i Aarhus den 18. juli 1928, som datter af Marinus Karl Pedersen og hustru Else Kirstine Fosgrau.

Ellen Margrethe Pedersen har gået i Christiansgades Pigeskole, og hun tog realeksamen derfra i 1945. I 1946 blev hun student fra Aarhus Akademi, og samme år begyndte hun at studere jura på Aarhus Universitet, men hun holdt op efter filosofi og økonomi. Fra den 1. november 1948 til den 31. juli 1955 var hun ansat på Aarhus telegrafstation, og samtidig tog hun undervisning hos translatør Jørgensen, Aarhus, således at hun blev uddannet engelsk- tysk- og fransk korrespondent. 1958 demiteredes hun fra Aarhus seminarium.

Den 1. juni 1952 viedes i Brabrand kirke Ellen Margrethe Fosgrau Pedersen og Jens Peter Mølgaard Ahrenkiel.

Jens Peter Mølgaard Ahrenkiel Sørensen

er født i Skive den 23. januar 1924, som søn af Markus Ahrenkiel Sørensen og hustru Karen Mølgaard.

Jens Peter Mølgaard Ahrenkiel Sørensen har gået i Skive skole, hvorfra han tog realeksamen i 1940. Han læste derefter på Landbohøjskole til 1943. 1946 blev han student fra Aarhus Akademi. Han er uddannet som reservedelsekspidient ved Fa. "Vulkan", Skive. 1955 demiteredes han fra Aarhus seminarium, og han har siden været ansat ved Viby kommunale skolevæsen ved Vestergaardsskolen i Viby.

Postadresse: Skovvangsvej 22², Aarhus.

IV.G.



Karen Marie Pedersen

er født på "Rishøjgaard", Vium sogn den 9. september 1892, som datter af Peder Kristian Pedersen og hustru Severine Nielsen.

Karen Marie Pedersen har gået i Vium skole. Sommeren 1912 var hun elev på Roskilde højskole. Hun har iøvrigt været

beskæftiget ved husgerning, bl.a. har hun været i Nim ved Horsens i 4 år, ligesom hun har været en del hjemme, samt hos brødrene.

Den 19. september 1917 viedes i Vium kirke Karen Marie Pedersen og Jens Madsen Jensen.

Jens Madsen Jensen

er født i Ungstrup, Thorning sogn den 9. juli 1887, som søn af Jens Jensen Odder og hustru Ane Marie Pedersen.

Jens Madsen Jensen har gået i Ungstrup skole. Han var ved landbruget de første 4 år efter konfirmationen. Han var soldat ved marinen og sejlede med "Islands Falk", der sejlede på inspektion ved Island og Færøerne. Han er uddannet som slagter, først i Havredal derefter i Faarvang, og hos slagtermester Andersen i Rødkjærsgade. Han kom nu til slagtermester Viborg, Sjørslev, hos hvem han var fra 1912 til 1917. Den 1. april 1917 begyndte han egen forretning i Ungstrup. Der drev han forretning i ½ år, under meget primitive forhold. Slagtingen foregik i forældrenes lade, og så kørte han bagefter med hestevogn ud og solgte kødet. De flyttede nu til Havredal, hvor de lejede et hus med tilhørende slagterhus, men her boede de kun til den 1. april 1918. Så måtte de flytte, da de ikke kunne købe foder til hestene, da de ikke havde nogen landejendom. Disse restriktioner var indført i forbindelse med verdenskrigen 1914-18. Den 1. april 1918 overtog de en ejendom på 8 tdr.land på Sjørslev mark, og denne drev de sammen med kødhandelen, der stadig foregik fra hestevogn. Efter 12 års forløb flyttede de til Sjørslev gl. skole, hvor de stadig bor. Ved overtagelsen var der stråtag, og der var en stor skolestue, 2 stuer, soveværelse, køkken og baggang. Der blev lavet slagterhus i skolestuen. I 1933 kom der fast tag, og en kvist blev samtidig bygget ud mod syd. Butikken blev lavet det første år. Den er senere forøget med et kølerum. 1927 begyndte Jens Madsen Jensen at køre landtur med bil, og han kører stadig denne tur selv om det nu er indskrænket til en enkelt tur om ugen. Når manden er på tur, passer hustrue butikken.
Postadresse: Sjørslev.

Karen Marie Pedersen og Jens Madsen Jensen har børnene:

1. Jens Christian Madsen.
2. Gunnar Madsen Jensen.

IV.G.1. Jens Christian Madsen

er født i Sjørslev den 11. september 1918, som søn af Jens Madsen Jensen og hustru Karen Marie Pedersen.

Jens Christian Madsen har gået i Sjørslev skole. Han var et år ved landbruget, men kom så i lære hos tømrermester P. Rasmussen, Lysgaard, fra den 1. november 1933 til den 1. november 1937. I vinteren 1937-38 var han elev på Haslev håndværkerhøjskole, hvor han aflagde svendepreve. Arbejdede nu som svend til 1. juni 1939, da han blev indkaldt til fodfolkspionererne i Søgaard. Den 7. januar 1940 blev de flyttet til Fredericia's omegn, og hjemsendt herfra den 17. april 1940. Han blev genindkaldt til Viborg den 28. oktober 1942 og hjemsendt fra Nyborg den 13. juli 1943. Herefter arbejdede han som svend hos svigerfaderen i Nørskovlund. I 1946 byggede han eget værksted og overtog og flyttede svigerfaderens forretning hertil den 1. juli 1947. Byggede i 1950 en Villa ved siden af værkstedet.

Den 10. juni 1945 viedes i Hinge kirke Jens Christian Madsen og Julie Storgaard.

Julie Storgaard

er født i Nørskovlund den 24. februar 1922, som datter af Jens Peter Johan Storgaard og hustru Marie Annalise Andersen.

Julie Storgaard har gået i Hinge skole. Hun var hjemme til 1940, derefter har hun haft flere pladser i huset bl.a. på "Aggerholm" i Silkeborg, og hos dyrlægen i Ans. Hun var elev på Marthakursus i Kjellerup 1943-46.

Postadresse: Nørskovlund.

Jens Christian Madsen og Julie Storgaard har sønnen:

IV.G.1.a. Jørgen Storgaard Madsen født den 24. juli 1955 i Nørskovlund.

IV.G.2. Gunnar Madsen Jensen

er født i Sjørslev den 11. december 1923, som søn af Jens Madsen Jensen og hustru Karen Marie Pedersen.

Gunnar Jensen har gået i Sjørslev skole. Han var ved landbruget til 1945, og har tjent forskellige steder. Vinteren 1945-46 var han elev på Danebod højskole. De følgende 2 år arbejdede han som landmand i Sverige, derefter var han chauffør ved Ans-Kjellerup rutebilen. I 1954 begynder han egen osteforretning, med salg fra varevogn.

Den 9. december 1950 viedes i Hornbæk kirke ved Randers Gunnar Madsen Jensen og Edith Jakobine Stigsen.

Edith Jakobine Stigsen

er født i Oustrup den 28. november 1928, som datter af Niels Stigsen og hustru Anna Knudsen.

Edith Stigsen har gået i Hinge skole. Hun var elev på Levrin efterskole i sommeren 1944. Fra februar 1950 til juli s.a. havde hun plads i huset i Norge. Edith Stigsen er uddannet syerske og lærte ved Holt og Hougaard i København, kom derefter til syerske fru Jørgensen, Remstrupvej, Silkeborg, hvor hun var til 31. december 1952.

Postadresse: Nørskovlund.

Gunnar Jensen og Edith Stigsen har børnene:

- IV.G.2.a. Anne Marie Madsen Jensen født den 14. september 1952 i Nørskovlund.
- IV.G.2.b. Elsebeth Madsen Jensen født den 5. juni 1955 i Nørskovlund.
- IV.G.2.c. Inge Lise Madsen Jensen født den 7. april 1958 i Nørskovlund.

IV.H. Jens Pedersen

er født på "Rishøjgaard", Vium sogn, den 17. august 1895, som søn af Peder Kristian Pedersen og hustru Severine Nielsen.

Jens Pedersen har gået i Vium skole. Han var soldat ved infanteriet i Roskilde 1916-17. Han var ved landbruget til 1924 og tjente bl.a. i Sjørslev, på "Liselund" og på "Vinderslevgaard". Den 1. november 1924 etablerede han vognmands-

forretning, idet han både drev lastvognskørsel og selskabskørsel med samme vogn. Man lavede simpelt hen vognen om til rutebil ved at sætte et lukket karosseri på. Deri var der bænke i siderne, og på disse var der anbragt hynder. Vognen var en helt ny Ford, model 1924. Den kostede 4200 kr. I 1927 blev forretningen udvidet til også at omfatte lillebilkørsel, og der blev købt en Chevrolet model 1926. Denne virksomhed drev Jens Pedersen til 1938. I 1929 byggede de et hus i Demstrup, og her boede de til 1937. Den 10. april 1937 overtog de købmandsforretningen i Sjørslev. Jens Pedersen fortsatte dog den første tid med vognmandsforretningen. Siden har de drevet købmandsforretningen, som blandet landhandel uden korn og foderstoffer.

Postadresse: Sjørslev.

Den 17. april 1929 viedes i Sjørslev kirke Jens Pedersen og Alma Frida Jensen.

Alma Frida Jensen

er født i Vium den 22. marts 1907, som datter af Jens Jørgen Jensen og hustru Petrine Nielsen.

Alma Frida Jensen har gået i Demstrup skole. Hun er uddannet i Lysgaard brugsforening i tiden 1922-25 og derefter var hun servetrice på Missionshotellet i Horsens 1925-26. Hun var nu hjemme hos forældrene til sit giftermål. Siden 1937 har hun hjulpet manden i forretningen.

Jens Pedersen og Alma Frida Jensen har børnene:

1. Petra Ruth Pedersen.
2. Jørgen Smed Pedersen.

IV.H.1. Petra Ruth Pedersen

er født i Demstrup den 21. august, som datter af Jens Pedersen og hustru Frida Jensen.

Ruth Pedersen har gået i Sjørslev skole og har taget realeksamen fra Kjellerup realskole i 1946. Derpå blev hun kontorelev på Mariager-Faarup-Viborg jernbanens kontor i Viborg fra 1946-48. Derefter kom hun til D.S.B. først i Rødkjærsgade senere i Skanderborg og Silkeborg.

Den 5. januar 1958 viedes i Sjørslev kirke Petra

Ruth Pedersen og Marius Jensen.

Marius Jensen

er født i Hvorslev den 13. november 1926, som søn af Jens Henrik Jensen og hustru Erna Marie Pedersen.

Marius Jensen er stationsbetjent i Silkeborg.
Postadresse: Landlystvej 39¹, Silkeborg.

IV.H.2. Jørgen Smed Pedersen

er født i Demstrup den 20. februar 1935, som søn af Jens Pedersen og hustru Frida Jensen.

Jørgen Smed Pedersen har gået i Sjørslev skole. Han var elev på Levring efterskole 1949-50. Han er uddannet på Rødkjærsbro ny Maskinfabrik i tiden fra den 15. august 1950 til den 15. august 1954. Herefter var han på 1 mdr. kursus på Teknologisk Institut i Aarhus, og fra den 1. november 1954 til den 1. august 1955 var han på Hyllebergs Maskinfabrik, Rødkjærsbro. Han var soldat fra den 11. august 1955 til den 11. december 1956. Han blev indkaldt til Aalborg, men var derefter på skole i København for at blive uddannet som bøsse-
mager. Fra den 28. marts 1957 til den 8. august 1957 var han ved D.A.B. i Silkeborg. Han har siden da været på fabrikken "Hjerm" i Kjellerup.

Postadresse: Sjørslev.

IV.J.



Clara Kirstine Anine Pedersen

er født på "Rishøjgaard" den 23. januar 1898, som datter af Peder Kristian Pedersen og hustru Severine Nielsen.

Clara Kirstine Anine Pedersen har gået i Vium skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning og har bl.a. haft

plads i Sjørup v. Lysgaard. Den 29. oktober 1934 fik hun Tatol

udsalget i Sjørslev, som hun siden har drevet, men allerede året efter åbnede hun også et brødudsalg ved siden af, og også denne forretning har hun drevet, samtidig med at hun passede hjemmet.

Den 30. juli 1920 viedes i Højbjerg kirke Clara Kirstine Anine Pedersen og Laurits Bernhard Jakobsen.

Laurits Bernhard Jakobsen

er født i Elsborg, Højbjerg sogn, den 11. august 1894, som søn af Peder Munk Jakobsen og hustru Vilhelmine Barret.

Laurits Bernhard Jakobsen har gået i Elsborg skole. Han er uddannet mejerist på Grundvad og Jebjerg Mejeri i tiden 1909-12. Derefter var han mejerist på Siir Mejeri ved Holstebro og på Vandborg Mejeri ved Lemvig samt førstemejerist på Demstrup Mejeri 1918-34. Han arbejdede nu som arbejdsmand til 1939, og derefter påbegyndte han Grundlovsdag 1939 vognmandsforretning med lillebil, og han har siden drevet denne forretning. Laurits Bernhard Jakobsen var medlem af Sjørslev sogneråd 1937-41, og han har siden 1937 været kasserer for Demstrup E.V. Siden han slog sig ned i Demstrup, har han været en meget interesseret biavler, og han har hele tiden haft ca. 20 bistader.

Postadresse: Demstrup pr. Sjørslev.

Clara Kirstine Anine Pedersen og Laurits Bernhard Jakobsen har børnene:

1. Marie Bolette Jakobsen.
2. Signe Jakobsen.
3. Karl Henning Jakobsen,
4. John Verner Jakobsen.

IV.J.1. Marie Bolette Jakobsen

er født i Demstrup den 22. marts 1922, som datter af Niels Peder Pedersen og hustru Ane Herlevsen, men som lille blev hun adopteret af Bernhard Jakobsen og hustru Clara Pedersen.

Marie Jakobsen har gået i Demstrup skole. Hun har hovedsagelig været beskæftiget som ekspeditrice og har bl.a. været i købmandsforretning i Vium, Asferg og Hvam. Hun har endvidere været køkkenelev på hotel "Phønix" i Viborg.

Den 11. april 1948 viedes i Sjørslev kirke Marie Bolette Jakobsen og Holger Madsen.

Holger Madsen

er født i Knudstrup den 5. marts 1918, som søn af Johannes Madsen og hustru Sophie Rasmussen.

Holger Madsen har gået i Knudstrup skole. Han er uddannet kolonialkommis hos faderen i Knudstrup, derefter har han haft forskellige pladser bl.a. i Ullits, Farsø og Viborg. I 1940-41 aftjente han sin værnepligt som C.B. betjent i Viborg. Siden 1942 har han været hjemme i forretningen.

Postadresse: Knudstrup, Thorning pr. Kjellerup.

Holger Madsen og Marie Jakobsen har børnene:

- IV.J.1.a. Aase Madsen født den 7. august 1949 i Knudstrup.
IV.J.1.b. Randi Madsen født den 16. april 1952 i Knudstrup.

IV.J.2. Signe Jakobsen

er født i Demstrup den 15. januar 1923, som datter af Bernhard Jakobsen og hustru Clara Pedersen.

Signe Jakobsen har gået i Demstrup skole. Hun var elev på Levring efterskole sommeren 1939. Hun har været beskæftiget ved husgerning bl.a. på Håndværkerskolen i Sønderborg. Desuden har hun været telefonistinde på Demstrup Central i 1½ år og afløser på Hvam og Demstrup centraler. Endelig har hun hjulpet hjemme med at passe forretningen.

Den 8. september 1946 viedes i Sjørslev kirke Signe Jakobsen og Aksel Jensen.

Aksel Jensen

er født i Demstrup den 26. marts 1921, som søn af Thomas Jensen og hustru Anine Kirstine Nielsen.

Aksel Jensen har gået i Demstrup skole. Han er uddannet som murer hos faderen i tiden 1937-41. Derefter arbejdede han som svend til 1947, hovedsagelig hos faderen. I 1946 byggede han sammen med faderen Demstrup Cementstøberi, og i januar 1947 overtog han støberiet.

Postadresse: Demstrup pr. Sjørslev.

Signe Jakobsen og Aksel Jensen har børnene:

IV.J.2.a. Kaj Jensen født den 19. januar 1947 i Demstrup.

IV.J.2.b. Bjarne Jensen født den 25. november 1954 i Demstrup.

IV.J.3. Karl Henning Jakobsen

er født i Demstrup den 7. september 1927, som søn af Bernhard Jakobsen og hustru Clara Pedersen.

Karl Henning Jakobsen har gået i Demstrup skole. Han var ved landbruget til det 18 år. Derefter fra 1946 vognmand i Demstrup. Han har aftjent sin værnepligt ved Jydske Dragonregiment.

Den 28. december 1956 viedes i Elsborg kirke Karl Henning Jakobsen og Ritta Clausen Sørensen.

Ritta Clausen Sørensen

er født i Elsborg den 2. oktober 1930, som datter af Christian Clausen Sørensen og hustru Marie Jakobsen.

Ritta Clausen Sørensen har gået i Elsborg skole. Hun har været elev hos damefrisørinde Elisabeth Pedersen, Viborg og derefter assistent samme sted i tiden 1948-54. Den 15. juli etablerede hun egen forretning i Demstrup, hvilken hun stadig driver.

Postadresse: Demstrup pr. Sjørslev.

IV.J.4. John Verner Jakobsen

er født i Demstrup den 28. juni 1932, som søn af Bernhard Jakobsen og hustru Clara Pedersen.

John Verner Jakobsen har gået i Demstrup skole. Realeksamen fra Kjellerup realskole 1948. Han var i lære hos købmand P.H. Bus i Kjellerup i Tiden 1948-52. Herefter var han kommis i Viborg. Han aftjente sin værnepligt ved flyvertropperne på flyvestation Karup. I tiden til efteråret 1958 var han salgschauffør for Børge Ørntoft's Agenturforretning i Viborg. Den 18. oktober 1958 overtog han en købmandsforretning i Hvidding ved Hammershøj.

Postadresse: Hvidding pr. Hammershøj.

IV.K. Thora Pedersen
døde som lille.

IV.L.



Peder Pedersen

er født på "Rishøjgaard",
Vium sogn, den 20. juli
1901, som søn af Peder
Kristian Pedersen og hu-
stru Severine Nielsen.

Peder Pedersen har
gået i Vium skole. Han
var ved landbruget til
1925 og tjente forskel-
lige steder, bl.a. hos

gdr. Kr, Kusk, Vandet, på "Vintmølle" ved Viborg og hos brode-
ren Karl Pedersen "Rishøjgaard". I 1925 rejste han til Tysk-
land, hvor han arbejdede i Hamborg, Hildesheim og Bremen med
at passe heste. Hjemrejsen foregik over Gedser, og sommeren
1926 arbejdede han i sukkerroerne på Falster. Vinteren 1927
købte Peder Pedersen halvdelen af broderen Jens Pedersens
vognmandsforretning i Demstrup, og de drev den sammen til no-
vember 1928, da Peder Pedersen overtog vognmand Jens Ander-
sens forretning i Svinding, Der var dengang 3 tdr. land til
ejendommen samt en Fordlastbil model 1926. I 1955 blev jorden
delvis ombyttet med noget andet fra "Fussingø", så arealet
nu udgør ca. 3½ tdr. land. Selvom jorden drives, har det al-
tid været vognmandsforretningen, der har været hovederhvervet,
og der er i de forløbne år sket store forandringer. I 1928
fik Peder Pedersen en af de første Fordlastbiler med automa-
tisk gear. I 1931 købtes endnu en lastbil, og allerede i 1935
udvidedes forretningen med yderligere en lastbil samt en lil-
libil. Endelig i 1953 købtes en folkevognsbus, og 1 femperso-
ners lillebil. Peder Pedersen har siden 1932 kørt for "Fussing-
ø". Til at begynde med kun delvis, men i løbet af nogle år
fik han al kørselen.

Den 3. maj 1927 viedes i Sjørsløv kirke Peder Peder-
sen og Christence Petrea Nielsen.

Christence Petrea Nielsen

er født i Højbjerg den 16. december 1905, som datter af Jens Martin Nielsen og hustru Anna Marie Sørensen.

Christence Petrea Nielsen har gået i skole i Vium og Demstrup. Hun har været beskæftiget ved husgerning og har tjent forskellige steder i Demstrup. Siden 1945 har hun hjulpet manden med at køre lillebil og selskabsbus.

Postadresse: Svinding pr. Randers.

Peder Pedersen og Christence Petrea Nielsen har sønnen Villy Pedersen.

IV.L.1. Villy Pedersen

er født i Svinding den 3. juni 1937, som søn af Peder Pedersen og hustru Christence Petrea Nielsen.

Villy Pedersen har gået i Svinding skole. Han var elev på Hadsten højskole 1954-55. Fra den 11. maj 1956 til den 28. august 1957 var han soldat ved infanteriet i Viborg, heraf $\frac{1}{2}$ år ved den danske Brigade i Tyskland. Han har iøvrigt været beskæftiget i faderens forretning.

IV.M.



Kristian Pedersen

er født på "Rishøjgaard", Vium sogn, den 24. november 1903, som søn af Peder Kristian Pedersen og hustru Severine Nielsen.

Kristian Pedersen har gået i Vium skole. Han er uddannet hos tømrermester Kresten Pedersen Hjord., Demstrup i tiden fra den 1. november 1920 til den 1. november 1924. Han arbejdede derefter som svend, først i Vinderslev og derefter i Demstrup, og han var med til at opføre Sjørslev skole samt inspektørboligen på Aunbjerg. Han har endvidere arbejdet hos tømrermester Thomsen, Levring, i 8 år, ligesom han har arbejdet for fætteren Magnus Jensen. I 1952 byggede de huset i Dem-

strup, og siden har Kristian Pedersen drevet egen forretning.

Den 8. november 1927 viedes i Sjørsløv kirke Kristian Pedersen og Metha Pedersen Hjord.

Metha Pedersen Hjord

er født i Demstrup den 2. februar 1906, som datter af Kresten Pedersen Hjord og hustru Maren Dorthea Johansen.

Metha Pedersen Hjord har gået i Demstrup skole. Hun kom ud at tjene den 1. november 1920 og har tjent forskellige steder på hjemegnen samt i Vestbirk. Sommeren 1926 var hun elev på Vestbirk efterskole.

Postadresse: Demstrup pr. Sjørsløv.

Kristian Pedersen og Metha Pedersen Hjord har børnene:

1. Tove Pedersen.
2. Aage Pedersen.
3. Kirsten Pedersen.
4. Verner Pedersen.

IV.M.1. Tove Pedersen

er født i Demstrup den 19. februar 1928, som datter af Kristian Pedersen og hustru Metha Pedersen Hjord.

Tove Pedersen har gået i Demstrup skole og Kjellerup realskole, hvorfra hun tog eksamen i 1944. Hun var i huset $\frac{1}{2}$ år, derefter blev hun uddannet på kontoret hos Reimar Nielsen, først i Kjellerup senere i Silkeborg.

Den 6. februar 1954 viedes i Sjørsløv kirke Tove Pedersen og Thorkild Bøgelund Madsen.

Thorkild Bøgelund Madsen

er født i Thorning den 21. juni 1922, som søn af Jens Bøgelund Madsen og hustru Manny.

Thorkild Bøgelund Madsen har gået i Thorning skole. Han lærte i Galten Brugsforening, og kom derefter til Silkeborg og Nørreby, Fyn. Siden den 1. august 1954 har han været ansat i Borris Brugsforening.

Postadresse: Borris.

Tove Pedersen og Thorkild Bøgelund Madsen har børnene:

- IV.M.1.a. Susanne Bøgelund Madsen født den 11. december 1955 i
Borris.
- IV.M.1.b. Birgitte Bøgelund Madsen født den 8. august 1957 i
Borris.

IV.M.2. Aage Pedersen

er født den 27. april 1929 i Demstrup, som søn af Kristian Pedersen og hustru Metha Pedersen Hjord.

Aage Pedersen har gået i Demstrup skole og Kjellerup Realskole, hvorfra han tog eksamen i 1945. Han tog derefter studentereksamen fra Viborg Katedralskole i 1948. I 1955 fik han juridisk embedseksamen i Aarhus, han var nu en tid ansat hos en sagfører i Nibe, blev så indkaldt til 3.feltartilleriafdeling i Varde, blev hjemsendt som Løjtnant. Han var nu en kort tid i Hobro, indtil han den 1. november 1957 fik ansættelse hos sagfører Skovvig, Holstebro.

Postadresse: Skivevej 9, Holstebro.

IV.M.3. Kirsten Pedersen

er født i Demstrup den 24. maj 1933, som datter af Kristian Pedersen og hustru Metha Pedersen Hjord.

Kirsten Pedersen har gået i Demstrup skole og Kjellerup Realskole, hvorfra hun tog eksamen i 1949. Derefter kom hun ind som kontorelev hos trikotagehandler Hans Pedersen i Viborg i tiden fra 1949-53. Efter endt uddannelse var hun bogholder hos vognmand Risberg, Aarhus i et år. Siden den 1. oktober 1957 har Kisten Pedersen været ansat som kasserer på "Grand Hotel" i Odense.

Postadresse: Tollerlundsvej 42, Odense.

IV.M.4. Verner Pedersen

er født i Demstrup den 29. november 1942, som søn af Kristian Pedersen og hustru Metha Pedersen Hjord.



Rasmus Nielsen

er født i Demstrup den 17. oktober 1867, som søn af Niels Christian Sørensen og hustru Marie Cathrine Nielsdatter. Han blev hjemmedøbt den 18. oktober og ved fremstillingen i kirken den 18. november er fadderne: Købmand Peder Rasmussens kone, i Dem-

strup, Thrine, gårdmand Lars Jørgensen, Peder Jensen Vandet og Anton Jensen, alle af Demstrup.

Rasmus Nielsen blev i 1894 viet til Maren Pedersen.

Maren Pedersen

er født i Dommerby, Dommerby sogn, den 1. februar 1869, som datter af Peder Thomassen og hustru Mariane Kristensen.

Den 1. november 1895 overtog Rasmus Nielsen og hustru en ejendom i Vium på 8 tdr. land. Der var forholdsvis gamle bygninger. Om stuehuset fortæller sønnen Niels Peder Nielsen: I stuerne var gulvene af stampet ler, men i køkken og bryggers var gulvene af kampesten, der var åben skorsten i køkkenet og i bryggerset var en stor bageovn, hvori de selv bagte rugbrød. Omkring 1902 blev stuehuset ombygget for ca. 1100 kr., der kom brædegulve, ligesom den åbne skorsten blev fjernet, og den gamle bageovn i bryggerset blev revet ned, og på dens plads blev indrettet et værelse til en af børnene.

Fader havde også købt 9 tdr. land mere, samtidig havde de 2 tørveparceller i Hvam, og her gravede de tørv til eget brug, men da disse lå 3-4 km fra ejendommen, og de måtte gå turen frem og tilbage, og fader blev syg, blev det for meget for ham, og han solgte den ene parcel til en nabo i Vium. Faders sygdom medførte, at han måtte indlægges på Rigshospitalet, og han døde kun 45 år gammel.

Herefter drev moder selv ejendommen, vi børn havde et godt barndomshjem hvor vi lærte flid og nøjsomhed. Mor dø-

de, da hun var 62 år gammel.

Rasmus Nielsen og Maren Pedersen havde børnene:

- A. Niels Peder Nielsen.
- B. Marie Katrine Nielsen.
- C. Anna Nielsen.
- D. Ane Marie Nielsen.
- E. Clara Nielsen.
- F. Karl Nielsen.
- G. Kristian Viggo Nielsen.

V.A.



Niels Peder Nielsen

er født i Jegstrup, Dommerby sogn den 7. oktober 1895, som søn af Rasmus Nielsen og hustru Maren Pedersen.

Niels Peder Nielsen har gået i skole i Vium og Hvam. Han var hjemme til 1913, og havde derefter plads på Vium øster-

mark hos gdr. Kr. Røhr fra den 1. november 1913 til den 1. november 1914. Han kom derefter hjem, og var bestyrer for moderen til sit giftermål.

Niels Peder Nielsen blev viet første gang i Vium kirke den 8. november 1927 med Marie Elise Nielsen, der var født den 12. februar 1895 i Vium, som datter af husmand Lars Peter Nielsen og hustru Karoline Andersen.

Marie Elise Nielsen har gået i Vium skole. Hun var beskæftiget ved husgerning, og tjente bl.a. hos bagermester Berg, Thorning, og hos sadelmagerm. Hornskov, Thorning.

Marie Elise Nielsen døde i Vium i februar 1947.

Efter giftermålet overtog Niels Peder Nielsen Maries fødehjem, der var en god og veldrevet ejendom på 12 tdr. land. Han drev ejendommen til 1950, og flyttede så til Stevning, hvor han en kort tid havde en landejendom, men denne byttede han med huset, hvor de nu bor. Han har siden marts 1955 arbejdet på fabrikken "Danfoss", Nordborg på Als.

Postadresse: Stevning pr. Svendstrup, Als.

Den 5. juli 1951 viedes i Svendstrup kirke Niels Peder Nielsen og Anna Thuesen.



Anna Thuesen

er født i Haderslev den 2. maj 1897, som datter af Andreas Mathias Thuesen og hustru Anna Krestine Kørdel.

Anna Thuesen har gået i skole i Hamborg til hun var 12 år, og derefter i Haderslev. Hun har været beskæftiget ved

husgerning, og har tjent forskellige steder. Anna Thuesen har tidligere været gift, men da hun var blevet enke, tog hun plads som husbestyrerinde, og hun kom som sådan i 1950 til Niels Peder Nielsen.

V.B.



Marie Katrine Nielsen

er født i Vium, Vium sogn den 17. februar 1897, som datter af Rasmus Nielsen og hustru Maren Pedersen.

Marie Katrine Nielsen har gået i Hvam skole. Hun har været hos tandlæge frk. Marie Knudsen, Kjellerup, som kli-

nikassistent, og hos justitsråd Kjær, Hørupholm. Desuden har hun været på Krabbesholm Sanatorium, først som patient og derefter som gangpige i 2 år. Hun har iøvrigt været beskæftiget ved husgerning.

Den 10. december 1920 viedes i Vium kirke Marie Katrine Nielsen og Frederik Andersen.

Postadresse: "Søbo", Rogenstrup pr. Løgstrup.

Frederik Andersen

er født i Rogenstrup, Fiskbæk sogn den 6. april 1883, som søn af Christian Andersen og hustru Mette Marie Frederiksen.

Frederik Andersen har gået i Fiskbæk skole. Han har altid været ved landbruget, og har tjent flere forskellige steder.

Den 12. maj 1956 døde Frederik Andersen i Rogenstrup. Han blev 73 år gammel.

Marie Katrine Nielsen og Frederik Andersen har børnene:

1. Inga Irene Beerthe Andersen.
2. Esther Yelva Andersen.

V.B.1. Inga Irene Beerthe Andersen

er født i Nauntoft den 24. april 1921, som datter af Frederik Andersen og hustru Marie Katrine Nielsen.

Inga Irene Beerthe Andersen har gået i skole i Rogenstrup, og været elev på Levring efterskole. Hun havde nogle år plads som husassistent, og lærte derefter at sy, og var på Viborg tilskærerskole fra 1939 til 1940.

Den 31. december 1946 viedes i Aalborg Inga Irene Beerthe Andersen og Harald Frits Stapris Christensen.

Harald Frits Stapris Christensen

er født i Sulsted den 25. februar 1910, som søn af Søren Christensen og hustru Birgitte Mathilde Ratkjær.

Han har gået i skole i Grindsted N.J., kom 17 år gammel i elektrikerlære, og har som svend arbejdet forskellige steder.

Postadresse: Hejlskovsgade 38, Aalborg.

Inga Irene Beerthe Andersen og Harald Frits Stapris Christensen har datteren:

V.B.1.a. Irene Stapris Christensen født den 22. januar 1952 i Aalborg.

V. B.2. Ester Yelva Andersen

er født i Rogenstrup den 4. april 1927, som datter af Frederik Andersen og hustru Marie Katrine Nielsen.

Ester Andersen har gået i Rogenstrup skole. Hun har altid været beskæftiget ved husgerning, og har haft plads i Almind og Aalborg.

Den 4. marts 1949 viedes i Fiskebæk kirke Ester Yelva Andersen og Peder Enggaard Rasmussen.

Peder Enggaard Rasmussen

er født i Rogenstrup den 28. oktober 1915, som søn af Rasmus Rasmussen og hustru Anna Frederiksen.

Peder Enggaard Rasmussen har gået i skole i Rogenstrup, og været på Levring efterskole. Han har altid været ved landbruget, og har haft plads forskellige steder i Jylland og på Fyn. I vinteren 1939-40 var han elev på Asmildkloster landbrugsskole og fik uddannelse som kontrolassistent, han var derefter kontrolassistent i Romlund. Den 1. november 1947 overtog han et husmandssted i Navntoft, men drev det kun til 13. december 1949, da han overtog hustruens fødehjem der er på 40 tdr. land.

Postadresse: Rogenstrup pr. Løgstrup.

Ester Yelva Andersen og Peder Enggaard Rasmussen har børnene:

- V.B.2.a. Poul Enggaard Rasmussen født i Navntoft den 22. juli
1949.
- V.B.2.b. Tove Enggaard Rasmussen født i Rogenstrup den 30. november
1950.
- V.B.2.c. Arne Enggaard Rasmussen født i Rogenstrup den 16. juni
1954.

V.C. Anna Nielsen
døde som lille.



Ane Marie Nielsen

er født i Vium den 10. juni 1902, som datter af Rasmus Nielsen og hustru Maren Pedersen.

Ane Marie Nielsen har gået i Hvam skole. Hun har altid været beskæftiget ved husgerning, og tjente bl.a. i Kjellerup, hos gdr. Søren Rukjær, Vium,

og gdr. Th. Jensen "Højgaard", Viborg Nørremark, samt hos dyrelæge Pedersen, Viborg, og kbm. Laursen, Viborg.

Den 7. februar 1952 døde Ane Marie Nielsen i Viborg, som følge af et angreb af gigtfeber. Hun blev kun 49 år gammel.

Den 28. december 1923 viedes i Vium kirke Ane Marie Nielsen og Jens Christian Frederiksen.

Jens Christian Frederiksen

er født i Viborg nørremark den 5. juni 1893, som søn af Jens Frederiksen og hustru Karen Christensen.

Jens Christian Frederiksen har gået i Loldrup skole. I sine unge dage var han hjemme for at hjælpe moderen med at passe landbruget, da faderen var død, da Jens Christian var 12 år gammel. 1917-20 var han i Løgstrup brugsforening, hvortil der også hørte en smule landbrug, men han kørte også landture samt hjalp til med alt forefaldende arbejde. Den 1. november 1943 overtog han en ejendom på 32 tdr. land på Viborg nørremark. Denne drev han til 1933, da han solgte og flyttede til Viborg. De boede først på Skivevej 21, derefter på Nørre Møllevej 41, og siden 1944 har de boet på Reberbane 7. Jens Christian Frederiksen har i de forløbne år hovedsagelig arbejdet for Viborg kommune ved jord- og betonarbejde.

Postadresse: Reberbane 7, Viborg.

Ane Marie Nielsen og Jens Christian Frederiksen har børnene:

1. Gunnar Emil Frederiksen.
2. Karen Margrethe Frederiksen.
3. Vera Viola Frederiksen.

V.D.1. Gunnar Emil Frederiksen

er født i Viborg den 30. august 1924, som søn af Jens Christian Frederiksen og hustru Ane Marie Nielsen.

Gunnar Frederiksen har gået i Engølsborgskole. Han var uddannet kolonialkommis hos kbm. Viggo Andersen, Viborg, og var derefter samme sted som kommis, samt en tid i Randers, derefter fik han ansættelse i firmaet "Dankas" i Aarhus, først på lageret senere som kasserer og fra efteråret 1956 som prokurist.

Den 30. august 1952 viedes i Aarhus Domkirke Gunnar Emil Frederiksen og Ketty Herner.

Ketty Herner.

er født i Aarhus den 30. januar 1930, som datter af Børge Herner og hustru Ketty Nielsen.

Ketty Herner har gået i skole i Aarhus, hun er uddannet telefonistinde ved Jydsk Telefon A/S Aarhus, hvor hun stadig arbejder.

Postadresse: Dalgas Avenue 33⁵, Aarhus.

Gunnar Emil Frederiksen og Ketty Herner har datteren:

V.D.1.a. Birgit Frederiksen født i Aarhus den 22. september 1953.

V.D.2. Karen Margrethe Frederiksen

er født i Viborg den 15. september 1926, som datter af Jens Christian Frederiksen og hustru Ane Marie Nielsen.

Karen Margrethe Frederiksen har gået i skole i Viborg. Hun er uddannet ekspeditrice hos skotøjshandler Kyhle, Viborg, efter endt uddannelse kom hun til skotøjshandler Clausen, Viborg, og senere til skotøjshandler Engelbrecht, Køge, hvor hun var til sit giftermål.

I september 1949 viedes i Viborg Domkirke Karen Margrethe Frederiksen og Jørgen Larsen.

Jørgen Larsen

er uddannet mejerist og arbejdede nogle år ved faget, men fik så ansættelse på andelssvineslagteriet i Køge, som kontorist.

Postadresse: Kløvervej 23, Køge.

Karen Margrethe Frederiksen og Jørgen Larsen har børnene:

V.D.2.a. Anne Grethe Larsen født den 1. maj 1950 i Køge.

V.D.2.b. Jens Ole Larsen født den 17. juni 1953 i Køge.

V.D.3. Vera Viola Frederiksen

er født i Viborg den 31. marts 1929, som datter af Jens Christian Frederiksen og hustru Ane Marie Nielsen.

Vera Viola Frederiksen har gået i skole i Viborg. Hun er uddannet ekspeditrice ved guldsmed Israelsen, Viborg, efter endt uddannelse var hun elev på Silkeborg husholdningsskole. Derefter fik hun plads i Næstved og senere ved Magasin du Nord, København.

Den 30. marts 1954 viedes i Holeby kirke Vera Viola Frederiksen og Hans Erik Christiansen.

Hans Erik Christiansen

er født i Holeby den 29. august 1930, som søn af Alfred Christiansen og hustru Margrethe Christiansen.

Hans Erik Christiansen har gået i Holeby skole. Han er uddannet kontorassistent på amtstuen i Maribo. Sin værnepligt aftjente han ved infanteriet, var på kornetskole og blev hjemsendt som løjtnant, var så atter på amtsstuen i Maribo. Fra 1955 har han været på amtskontoret i Nykøbing Falster som revisor.

Postadresse: Kastanievej 1, Sundby, Nykøbing Falster.

Vera Viola Frederiksen og Hans Erik Christiansen har børnene:

V.D.3.a. Bente Christiansen født den 12. september 1954 i Rødovre.

V.D.3.b. Hanne Christiansen født den 2. april 1957 i Sundby, Nykøbing Falster.

V.D. Clara Nielsen
døde som lille.

V.E. Karl Nielsen
døde som lille.

V.G.



Kristian Viggo Nielsen
er født i Vium den 9. maj
1909, som søn af Rasmus
Nielsen og hustru Maren
Pedersen.

Kristian Viggo Niel-
sen har gået i Hvam skole.
Han var hjemme til han
var 17 år, og havde der-
efter plads forskellige
steder afbrudt af perio-

der, hvor han var bestyrer for moderen. Han tjente bl.a. hos
gdr. Marius Nielsen, Ungstrup, hos gdr. Niels Vium, Hvam,
på "Risbak" i Sjørslev, hos gdr. Peder Østermark, Gl. Kjæl-
lerup og hos gdr. Jakob Christensen, Vium. Den 9 maj 1935
overtog han en ejendom i Demstrup på 7 tdr. land. Denne drev
han til den 1. november 1938, da han flyttede til Faarvang,
og her havde en ejendom på 14 tdr. land til den 1. novem-
ber 1940. Han købte nu en ejendom i Truest, der var på 34
tdr. land. Denne drev han til den 1. april 1946, da han i
Lemming købte en ejendom på 14 tdr. land, som han dog kun drev
i ½ år. Det følgende år var han fodermester på "Allingskov-
gaard". Den 1. september 1947 overtog han ejendommen i Voel,
der er på 16 tdr. land. Bygningerne er i årenes løb blevet
ombygget. I 1948 er der opført hønsehus, i 1951 brøndehus
og i 1954 maskinhus. Ejendommen var ved overtagelsen meget
forfalden, det være sig såvel bygningerne som jorden, og
den kostede da også kun 18000 kr. I dag er det en god og
veldrevet ejendom, med alle moderne maskiner.

Postadresse: Voel pr. Silkeborg.

Den 31. maj 1935 viedes i Hørup kirke Kristian
Viggo Nielsen og Dagny Marie Iversen.

Dagny Marie Iversen

er født i Aunsbjerg, Sjørslev sogn den 21. januar 1915, som datter af Kristian Iversen og hustru Katrine Kristensen.

Dagny Marie Iversen har gået i skole forskellige steder. Hun begyndte i Vium, kom derefter til Duelund, så til Sjørslev, og hun sluttede sin skolegang i Kjellerup kommuneskole. Hun kom ud at tjene efter konfirmationen, og hun har været beskæftiget ved husgerning forskellige steder, bl. a. har hun tjent hos gdr. Theodor Sørensen, Hingeballe, Marry Sørensen Gl. Kjellerup, præstegårdsforpagteren i Hinge, Jens Jensen, Levring og Holger Nielsen, Hingeballe.

Kristian Viggo Nielsen og Dagny Marie Iversen har børnene:

- | | |
|--------------------------------|---|
| V.G.1. Edith Agnethe Nielsen | født den 3. juli 1938 i Demstrup. |
| V.G.2. Henny Irena Nielsen | født den 20. marts 1942 i Truest,
Tvilum sogn. |
| V.G.3. Niels Arne Nielsen | født den 30. juli 1946 i Lem-
ming. |
| V.G.4. Anna Marie Nielsen | født den 2. april 1950 i Voel. |
| V.G.5. Grethe Kathrine Nielsen | født den 7. november 1951 i Voel. |
| V.G.6. Vera Solveig Nielsen | født den 29. april 1954 i Voel. |



Ane Marie Nielsen

er født i Demstrup den 17. oktober 1867, og tvilling-søster til Rasmus Nielsen. Hun er datter af gårdmand Niels Chr. Sørensen og hustru Marie Cathrine Rasmusdatter, Demstrup. Hun hjemmedøbes den 18. oktober, og ved fremstillingen i Sjørsløv kirke den 8. november

er hendes faddere: Gårdmand Christen Larsens kone, Marie Cathrine, gårdmand Peder Rasmussen, Jens Sørensen og hustru, Anders Sørensen, alle af Demstrup.

Den 22. oktober 1889 bliver Ane Marie Nielsen i Sjørsløv kirke viet til Ole Pedersen Balle. Forlovere var: Niels Chr. Sørensen og Jacob Larsen.

Ole Pedersen Balle

er født i Demstrup, den 27. maj 1867, som søn af gårdmand Peder Olsen og hustru Pouline Simonsen. Ved dåben har han kun navnet Ole Pedersen. Han hjemmedøbes den 2. juni, og ved fremstillingen i Sjørsløv kirke, den 19. juli, er hans faddere: Pigen Mette Kirstine Olsen, gårdmand Peder Rasmussen Skræder, Peder Andersen og Niels Chr. Madsen, alle fra Demstrup.

Ole Pedersen Balle dør på Kjellerup sygehus den 12. december 1937, og bliver begravet på Sjørsløv kirkegård den 19. december.

Ane Marie Nielsen dør i Demstrup den 11. februar 1949, og begravnes den 19. februar på Sjørsløv kirkegård.

Viborg Stifts Folkeblad skriver 12. 2. 1949:

Fru Marie Balle, Sjørsløv, enke efter slagter Ole Balle, er i går død, 81 år gammel. Marie Balle er født i Demstrup i den gård, som nu ejes af Niels Nielsen. Da Marie Nielsen og Ole Balle for ca. 60 år siden blev gift, købte de en landejendom i Almind. Efter nogle års forløb opgav de imidlertid land-

bruget, og de flyttede til Demstrup, hvor Ole Balle ernærede sig som slagter. Senere købte de en landejendom i Vium, og den drev de, til de på grund af alder overlod den til deres søn, og selv flyttede de til Sjørslev. Marie Balle hørte til de kvinder, der har haft en stor opgave i livet. Der var lo børn i ægteskabet, og hun fyldte sin plads, idet alle børnene er blevet dygtige og gode samfundsborgere. Hun har alle dage slidt og slæbt, og bortset fra det sidste års tid har hun kunnet glæde sig ved et godt helbred, og hun var i besiddelse af et godt humør. Hun tog livets tilskikkelser, som de kunne falde. Hun blev enke for 11 år siden, og boede derefter alene, og passede selv sit hus og sin have, indtil hun for 1 år siden måtte gennemgå en øjenoperation. I det sidste års tid var hun omtrent blind. Hun boede i den seneste tid hos en datter, der er gift med uddeler Mads Pedersen, Sjørslev, og i det hjem blev hun plejet godt.

VI.A. Pauline Pedersen (Balle)

er født i Almind den 12. juli 1891, som datter af Ole Pedersen (Balle), og hustru Ane Marie Nielsdatter.

Pauline Pedersen har gået i Demstrup skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning, og har tjent bl.a. hos gdr. Andreas Christensen, Demstrup hede, gdr. Lars Larsen, Benestrup og gdr. Peder Brødløs, Demstrup.

Den 24. april 1912 viedes i Sjørslev kirke Pauline Pedersen og Søren Poulsen.

Søren Poulsen

er født i Sdr. Rind, den 22. december 1885, som søn af Niels Anton Poulsen og hustru Elisabeth Chramer.

Efter giftermålet boede de på Demstrup hede, hvor de havde en ejendom på 6 tdr. land. I 1914 købte de en ejen-

dom i Vester Vandet, og her boede de til 1926, da de flyttede til Sjørslev, og overtog en ejendom på 11 tdr. land. Det var på denne ejendom Søren Poulsen døde d. 12. marts 1935. Pauline Pedersen drev selv ejendommen til 1937, og derefter var hun hjemme hos moderen til 1939, da hun blev gift anden gang.

Den 24. september 1939, viedes i Viborg Domkirke Pauline Pedersen og Chresten Christensen.

Chresten Christensen.

er født i Handbjerg d. 20. marts 1884, som søn af fisker Chresten Christensen og hustru Inger Marie Jensen.

Chresten Christensen har gået i Handbjerg skole. Han kom i mejeristlære på Bøvlingbjerg mejeri i 1900, men efter 2 års forløb måtte han hjem, da faderen var død. Han bestyrede nu gården for moderen til 1909, da han overtog den, og samme år blev han gift første gang. Gården drev han til 1928, og han var derefter inspektør på opdragelsesanstalten ved Nr. Snede til 1930. Efter sin første hustrus død, blev han bestyrer for Pauline Pedersen. Efter giftermålet i 1939 har de haft forskellige ejendomme og gårde, indtil de i 1954 flyttede til Sjørslev, hvor Chresten Christensen i 1945 havde købt et hus. Chresten Christensen har en datter i første ægteskab.

Postadresse: Sjørslev pr. Sjørslev.

VI. B.



Kathrine Marie Pedersen (Balle)

er født i Almind, Almind sogn d. 12. august 1892, som datter af Ole Pedersen (Balle) og hustru Ane Marie Nielsdatter.

Kathrine Marie Pedersen har gået i Demstrup skole, til hun var 10 år og derefter var hun hos

farmoderen i Silkeborg til konfirmationen, og gik i skole i

Silkeborg. Hun tjente først i Silkeborg hos bankdirektør Pedersen, og hun begyndte med en månedsløn på 4 kroner. Derefter havde hun plads i Demstrup i $\frac{1}{2}$ år, og var så som stuepige på Viborg sygehus i 3 år. 1913-14 deltog hun i et kursus i Silkeborg.

Den 16. maj 1914 viedes i Sjørslev kirke, Kathrine Marie Pedersen og Mads Pedersen.

Mads Pedersen

er født i Hørup, Hørup sogn d. 7. november 1887, som søn af Jens Pedersen og hustru Ane Katrine Madsen.

Mads Pedersen har gået i Almtoft forskole og Kjellerup kommuneskole. Han kom ud at tjene som 11 årig, først hos gdr. Carl Hoberg, Almtoft, og senere lærte han på Kjellerup mølle, og blev uddannet møller 1907-09. Han var derefter hos gdr. Chr. Ravnholt, Demstrup et år og derefter i Demstrup brugsforening, hvor Mads Pedersen tog sig af grovvarerne: Fra d. 23. juli 1912 til d. 1. juni 1954 var han uddeler for Sjørslev foderstofforening.

Postadresse: Sjørslev pr. Sjørslev.

Kathrine Marie Pedersen og Mads Pedersen har børnene:

1. Anna Pedersen.
2. Martha Pedersen.
3. Svend Aage Pedersen.

VI.B.1. Anna Pedersen

er født i Sjørslev den 16. december 1916, som datter af Mads Pedersen og hustru Kathrine Marie Pedersen.

Hun har gået i Sjørslev skole og været ved husgering, har bl.a. haft plads i Sjørslev, Silkeborg og Viborg. I sommeren 1939 var hun elev på Askov højskole.

Den 30. juli 1943 viedes i Sjørslev kirke Anna Pedersen og Karl Georg Jensen.

Karl Georg Jensen

er født i Vindum den 2. februar 1916, som søn af Søren Jensen og hustru. Han har gået i Vindum skole og er udlært ved sme-

demester Mortensen i Sjørslev, efter endt læretid var han forskellige steder som svend. I sommeren 1943 forpagtede han Vium smedie, efter at han først havde arbejdet en tid som svend for den gamle smed, her var han til 1955. Derefter en kort tid i Sdr.Onsild. Siden 1956 har han passet maskinparken ved vejbygningsfirmaet "Damant", Haderslev.

Postadresse: Erlev pr. Haderslev.

Anna Pedersen og Karl Georg Jensen har børnene:

VI.B.1.a. Tove Jensen	født i Vium den 3.juli 1946.
VI.B.1.b. Else Jensen	født i Vium den 26.december 1949.
VI.B.1.c. Børge Jensen	født i Vium den 26.maj 1953.

VI. B. 2.

Martha Pedersen

er født i Sjørslev, Sjørslev sogn d. 4. juli 1918, som datter af Mads Pedersen og hustru Kathrine Marie Pedersen.

Martha Pedersen har gået i Sjørslev skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning og tjente de første 2 år hos slagterm. Anton Viborg, Sjørslev. Derefter Tjente hun hos gdr. Søren Jensen, Sjørslev, og 1936-37, var hun stuepige på Haulbro Ungdomsskole. Hun var nu på mejeriet Himmerland i 1½ år og derefter hos byrådssekretær Plessing, Viborg til d. 1. juli 1940.

Den 19. oktober 1941 viedes i Sjørslev kirke Martha Pedersen og Alfred Isager.

Alfred Isager

er født i Frederiksdal, Kragelund sogn d. 17. december 1912 som søn af Peter Christian Isager og hustru Martine Mette Birgine Mortensen.

Alfred Isager har gået i Frederiksdal skole. Han var ved landbruget til 1933, og tjente dels hjemme, dels ude. Han er uddannet hos cyklehandler Jens Bjørn, Mausing og hos cyklehandler E. Madsen, Pederstrup i tiden 1933-37. Han overtog derefter en cykelforretning i Demstrup, et falitbo, og drev denne til d. 1. august 1943, da han købte et hus i Sjørslev med cykelforretning, og her var han til d. 1. juli 1948. Han flyttede nu til Rødkjærsbro og overtog Peter Wraa's Cykelforretning, der tidligere var blevet drevet fra automobilforretningen. Ved overtagelsen var det udelukkende cykler, der blev arbejdet med, men Alfred Isager begyndte straks med radioforhandling. I årenes løb er forretningen udvidet således at forhandlingen nu omfatter cykler, knallerter, radioer, fjernsyn og symaskiner.

Postadresse: Søndergade 43, Rødkjærsbro.

Martha Pedersen og Alfred Isager har børnene:

- VI. B. 2. a. Bjarne Isager født d. 20. maj 1944 i Sjørslev.
- VI. B. 2. b. Grethe Isager født d. 15. november 1947 i Sjørslev.
- VI. B. 2. c. Anette Isager født d. 13. maj 1956 i Rødkjærsbro.

VI.B.3. Svend Aage Pedersen

er født i Sjørslev, Sjørslev sogn d. 12. januar 1928, som søn af Mads Pedersen og hustru Kathrine Marie Pedersen.

Svend Aage Pedersen har gået i Sjørslev skole. Han var ved landbruget til d. 31. oktober 1944, og tjente bl. a. hos gdr. Peter Steffensen, Vium, gdr. Kr. Kristensen (Kusk), Demstrup og gdr. Anders Vestergaard, Vium. Han påbegyndte nu uddannelse som mejerist på Demstrup andelsmejeri, men efter et års forløb holdt han op, og gik atter over til landbruget. Han havde denne gang plads på "Lundholm", i Rettrup, pr. Skive og hos gdr. Emiel Knudsen, Kobberup. Han var soldat ved infanteriet i Viborg fra d. 11. november 1948 til d. 12. september 1949. Han rejste nu til København og var her reservepostbud fra d. 14. september 1949 til d. 31. januar 1951. Han fik så plads hos fa. Fog og Mørup, København, derefter hos Phillips, og siden d. 30. november 1953 har han været specialarbejder hos fa. Fisker og Nielsen, København.
Postadresse: Findlandsgade 33 th. København S.

Den 20. marts 1951 viedes i København, Svend Aage Pedersen og Herdis Hansen.

Herdis Hansen

er født i Overlade, Overlade sogn d. 11. april 1926, som datter af Aksel Hansen og hustru Katrine Christensen.

Herdis Hansen har gået i Overlade skole. Hun var først på Afholdshotellet i Aalborg, som stuepige, og derefter på hotel "Cecil" til d. 31. december 1945. Hun rejste nu til Hillerød, og var på Hotel "Leiderstorff" i et halvt år, og derefter havde hun plads som ekspeditrice i en bagerforretning i Hillerød til d. 31. december 1948. Hun var så stuepige på hotel "Ansgar", København, fra d. 1. januar 1949 til sit giftermål i 1951. Hun har siden arbejdet ved fa. Phillips fra efteråret 1953 til foråret 1956.

Svend Aage Pedersen og Herdis Hansen har sønnen:

VI.B.3.a. Jørgen Balle Pedersen født d. 8. juli 1952 i København.



Peder Ole Pedersen Balle
er født i Almind. den 25.
januar 1894, som søn af O-
le Pedersen (Balle) og hus-
tru Ane Marie Nielsdatter.

Peder Ole Pedersen
Balle, har gået i Demstrup
skole. Han kom ud at tje-
ne, da han var 9 år. Han
har altid været ved land-
bruget og har bl.a. tjent

hos gdr. Henrik Madsen, Tolstrup M., gdr. Lars Larsen, Dem-
strup og gdr. Chr. Mølgaard, Adslev. Den 1. maj 1920 overtog
han på Stjør Mark en ejendom på 3 tdr. land, men efter 2 års
forløb flyttede de til Hørning, hvor de byggede et statshus-
mandsbrug, som de drev til efteråret 1923. De boede herefter
i Hørning til 1928, og Peder Ole Pedersen Balle havde forskel-
ligt arbejde. Fra den 1. maj 1928 til den 30. april 1930 var
han fodermester på Blegind Mosegaard. Den 1. maj 1930 over-
tog han hustruens fødehjem, der er på 9 tdr. land.

Postadresse: Adslev pr. Hørning.

Den 4. maj 1920 viedes i Adslev kirke Peder Ole Pe-
dersen Balle og Ellen Marie Katrine Pedersen.

Ellen Marie Katrine Pedersen

er født i Adslev, Koldt sogn d. 20. september 1900, som dat-
ter af Kresten Pedersen og hustru Anne Margrethe Jensen.

Ellen Marie Katrine Pedersen har gået i Adslev sko-
le. Hun har været beskæftiget ved husgerning, og har bl. a.
tjent hos gdr. Chr. Mølgaard, Adslev, og gdr. Peder Melballe,
Jexen,

Ellen Marie Katrine Pedersen døde i Adslev den 16.
februar 1952.

Peder Ole Pedersen Balle og Ellen Marie Katrine Pe-
dersen har børnene:

1. Anne Margrethe Pedersen Balle.
2. Ove Kristian Pedersen Balle.

Peder Ole Pedersen Balle blev gift anden gang den 3. juli 1954, med Johanne Margrethe Larsen.



Johanne Margrethe Larsen er født i Falling den 9. august 1926, som datter af Hans Johannes Larsen og hustru Jenny Krestine Jensen.

Johanne Margrethe Larsen har gået i skole i Skanderborg. Hun har været beskæftiget ved husgerning, først på Jexen

Hovgaard, derefter hos dyrlæge Andersen, Malling, samt i Aarhus. I 1945 rejste hun til København og var i 4½ år ekspeditrice i Erik Andersens viktualieforretning på Østerbrogade, og derefter var hun i Hvidovre til 1951. Herefter rejste hun til Skanderborg, og fra den 1. maj 1952 til sit giftermål, var hun husbestyrerinde for Peder Ole Pedersen Balle.

Peder Ole Pedersen Balle og Johanne Margrethe Larsen har børnene:

VI.C.3. Kirsten Balle født d. 27. juli 1951 i Skanderborg.

VI.C.4. Lars Larsen Balle f. d.19. december 1954 i Adslev.

VI.C.1. Anna Margrethe Pedersen Balle

er født i Hørning den 6. januar 1923, som datter af Peder Ole Pedersen Balle og hustru Ellen Marie Katrine Pedersen.

Anna Margrethe Pedersen Balle har gået i Blegind og Adslev skoler. Vinteren 1937-38 var hun elev på Koldt efterskole. Hun havde derefter plads i huset, først hos gdr. Mølgaard, Adslev, derefter i Bjertrup og sidst i Hemstok til sit giftermål.

Den 26. januar 1941 viedes i Adslev kirke, Anna Margrethe Pedersen Balle og Aage Liin.

Aage Liin

er født i Skanderborg, den 9. februar 1914, som søn af Niels

Andreas Sørensen Liin og hustru Inger Marie Jensen.

Aage Liin har gået i Jexen skole. Han har altid været ved landbruget, og kom ud at tjene da han var 13 år først i Jexen, derefter i Meising, Hørning og Beringbro. 1937-38 var han elev på St. Restrup husmandsskole, og derefter var han fodermester hos gdr. Mølgaard, Adslev fra d. 1. april 1938 til d. 1. januar 1941. Den 1. januar 1941 overtog han en ejendom på Stilling mark, på 11 tdr. land. I 1948 købtes yderligere 4 tdr. land. Ejendommen drev de til den 1. september 1952, da de flyttede til Edslev Knude og her overtog deres nuværende ejendom, der er på 12 tdr. land. De har siden haft 5 tdr. land i forpagtning, som drives sammen med ejendommen.

Postadresse: Edslev Knude, pr. Hørning.

Anna Margrethe Pedersen Balle og Aage Liin har børnene:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| VI.C.1.a. Niels Balle Liin | f.d. 26. april 1941 i Stilling. |
| VI.C.1.b. Aase Balle Liin | f.d. 8. marts 1943 i Stilling. |
| VI.C.1.c. Kirsten Balle Liin | f.d. 2. november 1946 i Stilling. |
| VI.C.1.d. Kresten Balle Liin | f.d. 21. september 1951 i Stilling. |
| VI.C.1.e. Peter Balle Liin | f.d. 22. oktober 1954 i Edslev. |

VI.C.2. Ove Kristian Pedersen Balle

er født i Adslev den 9. marts 1933, som søn af Peder Ole Pedersen Balle og hustru Ellen Marie Katrine Pedersen.

Ove Kristian Pedersen Balle har gået i Adslev Skole. Han var elev på Bering efterskole 1947-48. Han er uddannet hos købm. Mortensen, Skanderborg, i tiden fra den 1. april 1948 til den 1. april 1952. Derefter var han kommis i Stjær brugsforening til den 1. maj 1953. Han var soldat ved Jyske Train-Regiment i Padborg, fra den 11. maj 1953 til den 24. april 1954, og derefter var han kommis i Bramminge brugsforening i 3 mdr. Det følgende år var han plejerelev på Sindssygehospitalet i Risskov, og han har siden været ansat som plejer s.s.

Postadresse: Voldbjergvej 9, Risskov.

Den 1. maj 1955 viedes i Vejlbj kirke, Ove Kristian Pedersen Balle og Ellen Margrethe Hedvig Knudsen.

Ellen Margrethe Hedvig Knudsen

er født i Aarhus den 24. maj 1924, som datter af Svend Aage Peter Knudsen og hustru Hilda Henriette Magdalene Kristensen.

Ellen Margrethe Hedvig Knudsen har gået i Paradisgades skole i Aarhus. Hun arbejdede ved husgerning forskellige steder i Aarhus 1938-46. 1946-48 var hun elev på Juelsminde Kysthospital, og derefter var hun på lysafdelingen s.s. til den 1. august 1949. Fra den 1. august 1949 til den 30. september 1952, var hun elev på Horsens kommunehospital, med supplerende sindsyge på Sct. Hans i Roskilde, og barselpleje på Martinsvejs Fødeklinik, København 1952-53. Fra den 1. juni 1953 til den 30. april 1954 var hun vikarassistent på Horsens kommunehospital. Hun har siden været assistent på Risskov sindsygehospital.

Ove Kristian Pedersen Balle og Ellen Margrethe Hedvig Knudsen har børnene:

VI.C.2.a. Svend Aage Peter Knudsen Balle f.d. 8. oktober 1944
i Aarhus.

VI.C.2.b. Annette Balle f.d. 26. juni 1956 i
Aarhus.

VI.D.



Olga Pedersen Balle

er født i Almind den 12. januar 1895 som datter af Ole Pedersen Balle og hustru Ane Marie Nielsdatter.

Olga Pedersen Balle har gået i Demstrup skole. Hun kom ud at tjene i 1909, og har tjent forskellige steder, bl.a. hos enkefru Mette Marie Christensen (Kusk), Vandet, gdr. Peder Ulrich, Almind, gdr. Andreas Christensen (Lassen), Demstrup, samt på Demstrup Nørregaard: Vinteren 1915-16 var hun på Søften Afholdshjem, og derefter havde hun plads hos fru Anna Vorm, Aarhus, til maj 1920. Hun fik nu plads hos direktør

Høberg, Andelsslagteriet, Skanderborg, som kokkepige. Vinteren 1921-22 var hun hjemme, og derefter havde hun en tid plads først i Odder og derefter i Maarslet, men hun vendte atter tilbage til fru Vorm, Aarhus, hos hvem hun denne gang var i 1½ år. Den 1. november 1923 fik hun plads som husbestyrerinde i Stautrup, og dermed var hendes livsbane afstukket. Olga Pedersen Balle har siden mandens død boet i Hasselager.

Postadresse: Hasselager pr. Hasselager.

Den 16. november 1928 viedes i Aarhus, Olga Pedersen Balle og Rasmus Peter Christensen.

Rasmus Peter Christensen

er født i Høver den 5. juli 1880, som søn af Rasmus Christensen og hustru Karen Nielsen.

Rasmus Peter Christensen har gået i Høver skole. Han er uddannet ved landbruget, og var hjemme til han var 18 år. Han kom derefter til Aarslevmølle som brødkusk, og kørte med brød til Aarhus i ca. 4 år. Derefter købte han sammen med faderen en ejendom i Hjortshøj. Han boede senere i Brabrand og i Katstrup, hvorfra han i 1913 kom til Stautrup. Ejendommen her var på 16 tdr. land. I 1925 blev stuehuset bygget om, og i 1931 blev der bygget ny kostald. Denne ejendom havde han til den 1. april 1945, da de flyttede til Hasselager.

Rasmus Peter Christensen døde i Hasselager den 8. juli 1955, 3 dage efter sin 75 års fødselsdag.



Niels Kristian Pedersen

Balle.

er født i Almind den 20. september 1896, som søn af Ole Pedersen Balle og hustru Ane Marie Nielsdatter.

Niels Kristian Pedersen Balle er som sine søskende født Pedersen, men faderen søgte navneforandring og fik tilladelse til at føre navnet Balle som familienavn fra ca. 1906.

Niels Kristian Pedersen Balle har gået i Demstrup skole. Han kom ud at tjene i 1908, og har siden været ved landbruget. Han har tjent flere forskellige steder, bl.a. i Demstrup, i Asnæs på Sjælland og i Foulum. Han var soldat ved infanteriet i Odense og Holbæk fra den 28. december 1916 til den 12. august 1918, og derefter tjente han atter i Foulum til 1920. Han fik nu plads hos en vognmand i Viborg, og da han solgte forretningen og købte en gård Spentrup, flyttede Niels Kristian Pedersen Balle med. Han var hos ham til den 1. november 1923, da han atter kom til Foulum, til gdr. Niels Vestergaard, hos hvem han var et år. Han rejste nu hjem og overtog den 1. november 1929 ejendommen i Vium, som han siden har drevet. Ejendommen er på 8 tdr. land. Foruden at passe ejendommen, kørte han de første 5 år en mælketur til Grundvad mejeri.

Postadresse: Vium pr. Sjørslev.

Den 29. oktober 1926 viedes i Tjele kirke, Niels Kristian Pedersen Balle, og Dagmar Kirstine Møller.

Dagmar Kirstine Møller

er født i Foulum, Tjele sogn den 6. september 1904, som datter af Hans Jensen Møller og hustru Margrethe Dorthea Nielsen.

Dagmar Kirstine Møller har gået i Foulum skole, til hun var 11 år. Da kom hun ud at tjene, og hun gik en

tid i Ørum skole. De næste 2 år havde hun plads hos en morbroder i Vammen, og så tjente hun 4 år hos gdr. Niels Vestergaard, Foulum. De sidste år før sit giftermål var hun hjemme.

Niels Kristian Pedersen Balle og Dagmar Kirstine Møller har sønnen Erik Ove Pedersen Balle.

VI.E.1. Erik Ove Pedersen Balle

er født i Vium den 25. januar 1931, som søn af Niels Kristian Pedersen Balle og hustru Dagmar Kirstine Møller.

Erik Ove Pedersen Balle har gået i Vium skole. Han var hjemme til den 1. november 1948, og han havde derefter plads på Viumgaard til den 1. november 1950. Han har siden været hjemme og har haft forskelligt løst arbejde.

VI.F.

Aksel Marinus Pedersen Bal-



le

er født i Almind, den 4. juli 1900, som søn af Ole Pedersen Balle og hustru Ane Marie Nielsdatter.

Aksel Marinus Pedersen Balle har gået i Demstrup skole. Han kom ud at tjene, da han var 10 år, de første 4 år på "Mar-svinlund's" mark. Han er uddannet hos slagtermester Karl Dyrberg, Kjellerup 1915-18, og han var som svend s.s. til 1924. Derefter var han hjemme til sit giftermål i 1925. Den 25. april 1925 etablerede han egen slagterforretning, og han har siden drevet forretningen i Demstrup, med såvel butikshandel som salg fra vogn, ligesom han har en del slagtninger hos private i Vium, Almind og Sjørsløv kommuner.

Postadresse: Demstrup pr. Sjørsløv.

Den 25. april 1925 viedes i Hørup kirke, Aksel Marinus Pedersen Balle og Anna Petrea Jakobine Pedersen.

Anna Petrea Jakobine Pedersen

er født i Kragelund, Kragelund sogn den 29. april 1904, som datter af Hans Peder Julius Pedersen og hustru Sine Johansen.

Anna Petrea Jakobine Pedersen har gået i Kragelund skole. Hun kom ud at tjene som 15 årig, de første 2 år i Kragelund, og de næste 4 år på Hørup mølle pr. Kjellerup. Foruden at passe hjemmet passer Anna Petrea Jakobine Pedersen også butikken, når manden er ude på landtur eller ude at slagte.

Aksel Marinus Pedersen Balle og Anna Petrea Jakobine Pedersen har børnene:

1. Harry Pedersen Balle.
2. Erik Pedersen Balle.

VI.F.1. Hary Pedersen Balle

er født i Demstrup, Sjørslev sogn den 12. august 1928 som søn af Aksel Marinus Pedersen Balle og hustru Anna Petrea Jakobine Pedersen.

Hary Pedersen Balle har gået i Demstrup skole. Han tog realeksamen fra Kjellerup realskole 1944. Han er uddannet i Kjellerup Bank i tiden 1944-48. 1948 var han på bankskolen i København. Han var derefter assistent i Aarhus Diskontobank til den 31. august 1952, afbrudt af militærtjenesten ved marinen i Frederiksværk og Frederikshavn fra marts 1950 til februar 1951. Siden den 1. september 1952 har han været i Haderslev og Omegns Bank.

Postadresse: H. P. Hansensvej 11, Haderslev.

VI.F.2. Erik Pedersen Balle

er født i Demstrup, Sjørslev sogn den 25 maj 1937, som søn af Aksel Marinus Pedersen Balle og hustru Anna Petrea Jakobine Pedersen.

Erik Pedersen Balle har gået i Demstrup skole. Han begyndte den 1. april 1954, en bladhandel i Demstrup, som drives fra hjemmet.

VI.G. Martinus Pedersen Balle

er født i Almind den 31. maj 1903, som søn af Ole Pedersen Balle og hustru Ane Marie Nielsdatter.

Martinus Pedersen Balle har gået i Demstrup skole. Han kom ud at tjene, da han var 8 år, hos gdr. Søren Johansen, Demstrup. Om vinteren var han hjemme, men fra 10 års alderen havde han helårsplads og var flere forskellige steder i Demstrup til 1922. De næste 4 år var han i Vium, bl.a. som bestyrer hos enkefru Margrethe Christiansen. Han havde en kort tid en lastvogn og havde også plads som brødkusk ved et bageri i Løsning, men efter 2 års forløb kom han tilbage til Vium, og var ved en vognmand på Marsvinslunds Mark de næste 4 år. Han var derefter hjemme hos forældrene i Sjørslev og arbejdede indtil 1937 ved forskelligt. Den 1. november 1937 blev han bestyrer på "Voldbygaard", som hans nuværende hustru, der var blevet enke kort før, ejede. Ved giftermålet i 1940 overtog Martinus Pedersen Balle gården, som de drev til 1955, da de solgte og flyttede til Silkeborgvej 7, Kjellerup, hvor de havde købt et hus.

Postadresse: Silkeborgvej 7. Kjellerup.

Den 28. juli 1940 viedes i Hinge kirke Martinus Pedersen Balle og Anna Kristensen Hesel.

Anna Kristensen Hesel

er født på "Eskebakgaard", Funder sogn, den 24. oktober 1903, som datter af Anthon Christensen Hesel og hustru Katrine Marie Hansen.

Anna Kristensen Hesel har gået i funder Kirkeby skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning, og hun har tjent forskellige steder bl.a. har hun været på Silkeborg Bad som stuepige i 9 somre, fra 1921-29. I 1930 blev hun gift med Niels Peter Christian Nielsen "Voldbygaard". Han

døde den 29. maj 1937. I dette ægteskab var der en søn.

Martinus Pedersen Balle og Anna Kristensen Hesel har datteren: Henny Balle.

VI.G.1. Henny Balle

er født i Almtoft, Hørup sogn den 18. oktober 1941, som datter af Martinus Pedersen Balle og hustru Anna Kristensen Hesel.

Henny Balle har siden den 1. marts 1957 arbejdet på væveriet i Almtoft.

VI.H.



Johannes Pedersen Balle

er født i Almind den 12. november 1904, som søn af Ole Pedersen Balle og hustru Ane Marie Nielsdatter.

Johannes Pedersen Balle har gået i Demstrup skole. Han kom ud at tjene, da han var 10 år gammel og tjente de første 2 år i Vandet, og derefter i Demstrup til 1926. Fra 1926-31 havde han plads hos enkefru M. Christiansen, Vium. Den 1. november 1931 overtog han ejendommen, der er på 16. tdr. land. I 1935 blev der bygget ny lade, i 1949 ny hestestald og nyt svinehus, og i 1953 blev der opført nyt maskinhus. Endvidere er der lagt nyt tag på stuehuset i 1956. I 1935 blev der installeret lys og kraft, og der er anlagt et vandværk. I det hele taget er der sket store fremskridt siden overtagelsen, og det er i dag en god og veldrevet ejendom.

Postadresse: Balle pr. Silkeborg.

Den 12. november 1931 viedes i Karup kirke Johannes Pedersen Balle og Ellen Kirstine Pedersen.

Ellen Kirstine Pedersen

er født i Horn, Tvillum sogn den 21. december 1906, som datter af Simon Pedersen og hustru Sidsel Pedersen.

Ellen Kirstine Pedersen har gået i Karup skole. Hun kom ud at tjene efter konfirmationen, og har bl.a. tjent hos Kr. Brødløs, Demstrup, og Jens Broberg, Sjørslev, samt i Vattrup, Ungstrup og Grønhøj.

Johannes Pedersen Balle og Ellen Kirstine Pedersen har børnene:

1. Gunnar Pedersen Balle.
2. Signe Pedersen Balle.
3. Ole Pedersen Balle.
4. Edith Pedersen Balle.

VI.H.1. Gunnar Pedersen Balle

er født i Balle den 16. august 1932, som søn af Johannes Pedersen Balle og hustru Ellen Kirstine Pedersen.

Gunnar Pedersen Balle har gået i Balle skole og var derefter elev på Nr. Nissum efterskole i 1947-48. I tiden 1. november 1948 til 1. november 1952 blev han uddannet som tømmersvend hos tømmermester Hebsgaard Knudsen i Grauballe. Han demiterede som konstruktør fra Haslev håndværkerskole i foråret 1957, og som bygningsingeniør fra Odense Teknikum, efteråret 1958. Fra 3. november 1958 har han været indkaldt til ingeniørtropperne i Holbæk.

VI.H.2. Signe Pedersen Balle

er født i Balle, Balle sogn den 4. januar 1934, som datter af Johannes Pedersen Balle og hustru Ellen Kirstine Pedersen.

Signe Pedersen Balle har gået i Balle skole, og iøvrigt været beskæftiget ved husgerning.

Den 28. november 1954 viedes i Odense, Signe Pedersen Balle og Valdemar Ric Hansen.

Valdemar Ric Hansen

er født i Odensesiden 6. september 1928. Han har gået i skole i Odense. Efter endt skolegang, blev han landvæsenselev hos farbroderen på "Stensmark" ved Grenaa. Han har iøvrigt været forvalter på forskellige gårde på Fyn og Sjælland. Valdemar Ric Hansen har været bestyrer på "Lille Løjtved-

gaard" pr. Svedbølle, og siden foråret 1958, har han arbejdet på "Sct. Jørgensgaard", ved Ringsted.

Signe Pedersen Balle og Valdemar Ric Hansen har børnene:

- VI.H.2.a. Richardt Johannes Ric Hansen f.d. 11. maj 1955 på
"Sandbygaard".
- VI.H.2.b. Ingelise Kirstine Ric Hansen f.d. 23. februar 1958
på "Lille Løjtvedgård".

VI.H.3. Ole Pedersen Balle

er født i Balle, Balle sogn den 18. juli 1935, som søn af Johannes Pedersen Balle og hustru Ellen Kirstine Pedersen.

Ole Pedersen Balle har gået i Balle skole. Han er uddannet kolonialkommis. Han læser for tiden på Den jyske Handelshøjskole i Aarhus til handelseksamen.

Postadresse: Nattergalevej 7, Aarhus.

Den 28. december 1957 viedes i Aarhus Ole Pedersen Balle og Lillian Rasmussen.

Lillian Rasmussen

er født i Aarhus den 2. marts 1934, som datter af Hans Lykke Rasmussen og hustru Jenny Rosalie Christensen.

Lillian Rasmussen har gået i Strands skole. Hun er specialuddannet snedker. Hun har endvidere arbejdet med bogholderi. Hun læser ligesom manden på Den jyske Handelshøjskole i Aarhus til handelseksamen.

Ole Pedersen Balle og Lillian Rasmussen har sønnen:

- VI.H.3.a. Jan Lykke Rasmussen født den 4. september 1955 i
København.

VI.H.4. Edith Pedersen Balle

er født i Balle den 13. juli 1937, som datter af Johannes Pedersen Balle og hustru Ellen Kirstine Pedersen.

Edith Pedersen Balle har gået i Balle skole. Sommeren 1956 var hun elev på Nr. Nissum højskole. Hun har i øvrigt været beskæftiget ved husgerning, og har tjent forskellige steder, bl.a. på "Mølbjerggaard", pr. Sjørslev og

i Silkeborg, Herning og Slagballe. Siden den 1. november 1957 har hun været hjemme.

VI.J.



Thorvald Pedersen Balle

er født i Almind den 17. november 1905, som søn af Ole Pedersen Balle og hustru Ane Marie Nielsdatter.

Thorvald Pedersen Balle har gået i skole i Demstrup og Vium. Han kom ud at tjene efter konfirmationen, og har været forskellige steder, først i Dem-

strup, og derefter i Foulum, Sjørslev og Nr. Vinge. Den 13. november 1931 overtog han ejendommen, der er på 8 tdr. land. I 1937 blev laden udvidet, og året efter blev der bygget en veranda til stuehuset.

Postadresse: Vium pr. Sjørslev.

Den 3. december 1931 viedes i Tapdrup kirke Thorvald Pedersen Balle og Johanne Kirstine Jensen.

Johanne Kirstine Jensen

er født i Finderup den 5. december 1900, som datter af Frederik Jensen (Jokumsen) og hustru Krestine Frederiksen.

Johanne Kirstine Jensen har gået i Finderup skole. Hun har altid tjent på landet, de første 3 år i Finderup. Denne gang var det ikke nok, at pigerne hjalp til med det huslige. De måtte også tage del i arbejdet ude. Johanne Kirstine Jensen har således været med til at læsse møj m.m. Hun kom derefter til Hallum i 5 år, og videre til Foulum. Derfra rejste hun til Tapdrup, hvor hun ligeledes var i 5 år. Det var hos gdr. Severin Sørensen. Da hun havde været der i 4 år, sagde han til hende, at hvis hun blev der endnu et år, ville han holde hendes bryllup, hvilket han også gjorde.



Otto Pedersen Balle

er født i Demstrup den 10. november 1907, som søn af Ole Pedersen Balle og hustru Ane Marie Nielsdatter.

Otto Pedersen Balle har gået i skole i Demstrup og Vium. Han var ved landbruget fra den 1. november 1922 til den 30. april 1923. Han er uddannet i Vejrum-

bro, Løvel og Lysgaard brugsforeninger i tiden fra den 1. maj 1923 til den 1. november 1927. Fra den 3. november 1927 til den 1. april 1928 var han på Støvring uddelerskole. Han var soldat ved infanteriet i Viborg fra den 1. maj 1928 til den 25. november s.a. Derefter var han kommis i Løvel brugsforening, og i Bjerring brugsforening. Siden den 1. oktober 1930, har han været uddeler i Balle brugsforening.

Postadresse: Balle brugsforening, pr. Silkeborg.

Otto Pedersen Balle blev gift første gang den 9. november 1930 i Lysgaard kirke med Anna Sofie Jensen.

Anna Sofie Jensen

er født i Lysgaard den 20. februar 1909, som datter af Marius Jensen og hustru Krestin Mogensen.

Anna Sofie Jensen har gået i Lysgaard skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning, først hos lærer Balle, Lysgaard, og derefter hos pastor Jensen, Sjørlev. Hun var en meget ivrig gymnast, og har bl.a. været med Niels Buch, Ollerup på en opvisningsturne her i landet.

Anna Sofie Jensen døde i Balle den 22. maj 1932. Hun blev kun 23 år gammel.

Otto Pedersen Balle og Anna Sofie Jensen har datteren:

Gudrun Pedersen Balle.

Otto Pedersen Balle blev gift anden gang den 18. oktober 1938 i Silkeborg kirke med Erna Theodora Rasmussen.



Erna Theodora Rasmussen er født i Balle den 7. december 1903, som datter af Karl Rasmussen og hustru Marie Kirstine Bertelsen.

Erna Theodora Rasmussen har gået i Balle skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning, og har bl. a. tjent i Mollerup brugsforening. Hun har været

husbestyrerinde for kbmd. Madsen, Hinnerup, og hos udde-
ler Buch, Føvling brugsforening. Fra den 1. juli 1932 til
sit giftermål, var hun husbestyrerinde i Balle brugsfore-
ning.

Otto Pedersen Balle og Erna Theodora Rasmussen
har børnene:

Tage Pedersen Balle.

Betty Pedersen Balle.

VI.K.1. Guðrun Pedersen Balle

er født i Balle den 7. februar 1932, som datter af Otto Pe-
dersen Balle og hustru Anna Sofie Jensen.

Guðrun Pedersen Balle har gået i skole i Balle, og
været elev på Levring Efterskole. I 1952 var hun elev på Vest-
birk højskole. Som 17 årig kom hun ud at tjene. Fra 1952 til
1955 var hun plejeelev på "Sølund" i Skanderborg og derefter
assistent samme sted til 1956.

Den 29. marts 1956 viedes i Silkeborg kirke Guðrun
Pedersen Balle og Hans Aage Gehreke.

Hans Aage Gehreke

er født i Skanderborg den 30. januar 1934, som søn af Hans
Karl Marius Pedersen og hustru Edith Johanne Gerda Gehreke.

Hans Aage Gehreke har gået i skole i Skanderborg

Efter endt skolegang kom han i lære som maskinarbejder på A/S Østjydsk Elektro i Skanderborg. Sin værnepligt aftjente han ved søværnet. Fra 1953-56 var han ved flyvevåbenet i Værløse, siden 1956 har han været flyvemekaniker ved flyvestationen i Aalborg.

Postadresse: Ane Domsgade 56, Nr. Sundby.

Gudrun Pedersen Balle og Hans Aage Gehreke har 2 børn:

VI.K.1.a. Anna Gehreke født den 25. september 1957 i Nr. Sundby.
1 dreng født den 16. november 1958 i Nr. Sundby.

VI.K.2. Tage Pedersen Balle

er født i Balle den 10. september 1939, som søn af Otto Pedersen Balle og hustru Erna Theodora Rasmussen.

Tage Pedersen Balle har gået i Balle skole. 1956 tog han preliminær eksamen fra Kornmod i Silkeborg. Siden den 1. maj 1956 har han været bankelev i Andelsbanken i Silkeborg.

VI.K.3. Betty Pedersen Balle

er født i Balle den 10. december 1942, som datter af Otto Pedersen Balle og hustru Erna Theodora Rasmussen.



Nielsine Katrine Nielsen er født den 28. juli 1869 i Demstrup, som datter af gårdmand Niels Kristian Sørensen og Hustru Marie Cathrine Rasmusdatter. Hun er hjemmedøbt den 1. august. Hendes faddere var: Barnets moster Sørine Pedersen i Demstrup, gårdmand Lars Jørgensen, Christen

Laussen og Jens Krømmer, alle af Demstrup.

Den 24. maj 1892 viedes Nielsine Katrine Nielsen og Ole Olesen Søgaard.

Ole Olesen Søgaard

er født i Daubjerg den 12. maj 1867, som søn af Kresten Olesen (Søgaard) og hustru Inger Marie Jensen.

Han er født i "Søgaard", Daubjerg sogn, det er herfra navnet stammer, omkring år 1900 fik han bevilling til at føre navnet Søgaard.

Ole Olesen har gået i Daubjerg skole og var derefter på Hadsten fortsættelsesskole. Efter skolegangen var han hjemme til han var 17 år. Fra 1886-88 var han i tømrerlære i Raunstrup, derefter kom han til Engedal og sin uddannelse sluttede han i 1890, hos karetmager Lassen i Demstrup. Han rejste nu hjem til forældrene. I et gammelt aftægtshus fik han indrettet værksted, og begyndte egen forretning som karetmager. Efter 2 års forløb byggede han den ejendom, som sønnen senere overtog, den var da på 9 tdr. land, men senere købte han yderligere 9 tdr. land, og dem drev han samtidig med at han passede håndværket. I 1908 var han med til at stifte Daubjerg og omegns husmandsforening.

Nielsine Katrine Nielsen døde den 29. november 1931 i Daubjerg. Ole Olesen Søgaard døde på Viborg sygehus den 13. juli 1941.

Nielsine Katrine Nielsen og Ole Olesen Søgaard havde børnene:

- A. Ingeborg Olesen Søgaard.
- B. Marie Kathrine Olesen Søgaard.
- C. Olga Olesen Søgaard.
- D. Bodil Marie Olesen Søgaard.
- E. Krestine Nielsine Olesen Søgaard.
- F. Dagmar Olesen Søgaard.
- G. Agnes Olesen Søgaard.
- H. Kresten Olesen Søgaard
- J. Mathilde Olesen Søgaard.
- K. Julie Olesen Søgaard.

VII.A.



Ingeborg Olesen Søgaard

er født i Daubjerg den 18. oktober 1892, som datter af Ole Olesen Søgaard og hustru Nielsine Katri-
ne Nielsen.

Den 23. september 1925 viedes i Kobberup kirke Ingeborg Olesen Søgaard og Martinus Larsen.

Martinus Larsen

er født i Svendstrup den 12. marts 1891, som søn af Søren Larsen og Marie Højris.

Martinus Larsen døde på Søby mark den 28. juli 1930.

Efter mandens død drev Ingeborg Olesen Søgaard selv gården til 1950, da hun den 2. november blev dræbt ved en færdselsulykke. Herom skriver Skive Folkeblad, den 3. november 1950:

Efter festen for mejeribestyrer Omann, Højslev, i aften, var den 58 årige gårdejerske, enkefru Ingeborg Søgaard Larsen og hendes bestyrer, den 67 årige Hans Bodilsen på vej hjem. De gik på landevejen i højre side, da de på korsbakken blev påkørt af en bil og dræbt. Ulykken blev opdaget af grisehandler CarlSvenstrup og hustru, Røgind. De så en håndtaske, et lommestørklæde og nogle andre småting ligge i vejsiden, og i det samme så fru Svenstrup noget i den lave vej-

grøft. De standsede op og fru Svenstrup bemærkede, at der vist lå nogle døde kreaturer i grøften.

Svenstrup undersøgte det straks nærmere, og blev hurtigt klar over, at det var 2 mennesker. Stor var hans forfærdelse, og den blev ikke mindre, da han så, at det var hans naboer, der lå dræbt i grøften med en halv snes meters afstand.

Fru Larsen lå på ryggen tilsyneladende uden særlige kvæstelser og Hans Bodilsen lå på maven med knust bagehoved. I nærheden lå også en cykle, han havde trukket ved siden af sig.

De blev båret ind i et nærliggende hus, de var begge varme, og man håbede de levede, men den tilkaldte læge konstaterede, at døden var indtrådt.

Politiet blev straks tilkaldt. Det stod hurtigt klart at de to var kørt ned bagfra af en bil der kom fra Højslev. En knust forlygte gjorde det klart, at påkørslen ikke kunne være sket uden bilisten opdagede det, og af lakstumper mente man at kunne konstatere, at det var mørkeblå eller en mørkegrøn ford eller chervrolet, årgang 1931. Og det var det. Ved 9,30 tiden ringede en af egnens kendte gårdejere, sognerådsformand Lundsgaard Klausen. Han forklarede, at han havde påkørt de to mennesker. Han forklarede at han ganske vist havde mærket, at han stødte sammen med de to, da han var blevet blændet af en modgående bil, men han havde fået et chock og var først blevet helt klar over det skete, da han hørte det i radioavisen om morgenen.

Ingeborg Søgaard Larsen, der blev 58 år gammel, stammer fra Daubjerg. Hendes mand døde for ca. 20 år siden, og hun stod alene med en søn og 2 små piger. Med den, for hende, særegne energi drev hun ejendommen videre. Hun var en dygtig og sparsommelig kone der var afholdt og respekteret på egnen.

Ingeborg Olesen Søgaard og Martinus Larsen havde børnene:

1. Karl Søgaard.
2. Esther Larsen.
3. Gerda Larsen.

VII.A.1. Karl Olesen Søgaard

er født i Daubjerg den 9. marts 1921. Han er søn af Martinus Larsen og hustru Ingeborg Olesen Søgaard.

Karl Olesen Søgaard har gået i Røgind, Dommerby og Vinkel skoler. Han kom ud at tjene første gang den 1. april 1932 hos gdr. Mejgaard, Dommerby. Han var der først i 7 mdr., var hjemme om vinteren og var så atter samme sted i 1½ år. Fra konfirmationen til 1945 har han tjent forskellige steder, bl. a. i Dommerby, "Krarup Mølle", pr. Skive, "Søndermølle" i Sevel, Mammen og Vejrum.

Efter giftermålet bosatte de sig i Vejrumbro, og i de følgende 5 år arbejdede Karl Olesen Søgaard i grusgraven. Efter moderens pludselige død i 1950 rejste han omgæende hjem og overtog driften af gården. Den 23. november 1950 flyttede familien fra Vejrumbro, og den 1. december s.a. overtog de ejendommen, der er på 22 tdr. land. Foruden at passe gården tager Karl Olesen Søgaard også del i det offentlige arbejde. Han har således siden 1952 været formand for Søby, Røgind-Vinkel husmandsforening.

Den 6. november 1945 viedes i Mammen kirke Karl Olesen Søgaard og Agnes Johanne Valdborg Jensen.

Agnes Johanne Valdborg Jensen

er født i Mammen den 30. april 1923, som datter af Anders Kristian Jensen og hustru Anna Katrine Karla Pedersen.

Agnes Johanne Valdborg Jensen har gået i Mammen skole. Hun kom ud at tjene da hun var 11 år, og var det første sted i 2½ år. Derefter tjente hun i Mammen og i Vejrumbro, og derefter igen i Mammen.

Karl Olesen Søgaard og Agnes Johanne Valdborg Jensen har børnene:

- VII.A.1.a. Bent Olesen Søgaard født den 18. juni 1946 i Vejrumbro.
- VII.A.1.b. Karen Margrethe Søgaard født den 9. juli 1950 i Vejrumbro.
- VII.A.1.c. Svend Otto Søgaard født den 25. april 1955 i Søby Mark.
- VII.A.1.d. Vagn Søgaard født den 2. januar 1956 i Søby Mark.

VII.A.2. Esther Larsen

er født i Søby mark, Kobberup sogn den 20. juli 1927, som datter af Martinus Larsen og hustru Ingeborg Olesen Søgaard.

Esther Larsen har gået i Vinkel skole pr. Højslev. Sommeren 1948 var hun elev på Haslev højskole og sommeren 1952 på Hammerum husholdningsskole. Hun har iøvrigt været beskæftiget ved husgerning, dels hjemme dels på hjemegnen og i København.

Den 7. august 1953 viedes i Kobberup kirke Esther Larsen og Arne Gregers Kristensen.

Arne Gregers Kristensen

er født i Sevel, Sevel sogn den 13. august 1925, som søn af Mads Andreas Kristensen og hustru Marie Karoline Gregersen.

Arne Gregers Kristensen har gået i Sevel og Tastum skoler. Han var ved landbruget 1939-45 som medhjælper. 1947 tog han preliminæreksamen fra Rønde Kursus og 1949 tog han studentereksamen, ligeledes fra Rønde Kursus. Han er teologisk kandidat fra Københavns Universitet sommeren 1954. I efteråret 1954 gik han på Pastoraseminarium i København. Arne Gregers Kristensen er ordineret fra Vestervig kirke den 16. december 1954. Fra den 1. januar 1955 til den 31. marts 1957 var han ansat som hjælpepræst i Albæk sogn, i Aalborg Stift, samtidig med, at han var vikar for l. læreren i Lyngsaa. Fra den 1. april 1957 var han hjælpepræst i Ørum, Viborg Stift, omkring 1. december 1957 kom han til Karby på Mors.

Postadresse: Karby præstegård, Karby, Mors.

Esther Larsen og Arne Gregers Kristensen har børnene:

VII.A.2.a. Anne Martha Kristensen født den 21. november 1954 i København, Søborggaard sogn.

VII.A.2.b. Mads Peter Kristensen født den 7. januar 1957 i Lyngsaa.

VII.A.3. Gerda Larsen

er født på Søby mark den 12. oktober 1928, som datter af Martinus Larsen og hustru Ingeborg Olesen Søgaard.

Hun har gået i Vinkel skole, og været i huset indtil hun omkring 1952 kom ind som fabriksarbejderske på Carlsberg bryggerierne.

Den 17. november 1958 viedes Gerda Larsen og Harry Feldskov.

Harry Feldskov

er født sommeren 1929. Han arbejder på Carlsberg bryggerierne.

Postadresse: Bygaden 38, Herlev, København.

VII.B.



Marie Katrine Olesen Søgaard.

er født i Daubjerg den 9. april 1894, som datter af Ole Olesen Søgaard og hustru Nielsine Katrine Nielsen.

Marie Katrine Olesen Søgaard har gået i Daubjerg skole. Hun kom ud at tjene første gang,

da hun kun var 10 år. Hun skulle en sommer passe kreaturer på en gård i Engedal ved Daubjerg. Efter konfirmationen kom hun ud at tjene, og hun havde plads forskellige steder på hjemegnen. Hun har siden 1920 virket som kogekone ved såvel store som små gilder, i Mammen og omegn.

Postadresse: "Møllegaarden", Mammen pr. Bjerringbro.

Den 3. juni 1913 viedes i Daubjerg kirke Marie Katrine Olesen Søgaard og Martin Nielsen Bjerring.

Martin Nielsen Bjerring

er født i Mammen den 8. juni 1890, som søn af Niels Nielsen (Bjerring) og hustru Anna Marie Pedersen.

Martin Nielsen Bjerring har gået i Mammen skole. Han kom i tømrerlære og havde godt arbejde ved Tangeværkets opførelse 1918-20. Han ødslede ikke sine penge bort, og da arbejdet i Tange var sluppet op, kunne han for de sammenspa-

rede midler bygge sin gård på Mammen vestermark. Han drev gården og varetog sit håndværk, indtil han i 1939 afstod ejendommen til svigersønnen gdr. Ingvard Madsen. Han byggede sig nu en villa i Mammen by. Sidenhen købte Martin Nielsen Bjerring, Mammen Møllegaard, som han drev til sin død.

Martin Nielsen Bjerring døde i Mammen den 4. september 1952. Han blev 62 år gammel.

Marie Katrine Olesen Søgaard og Martin Nielsen Bjerring har børnene:

1. Anna Mathilde Nielsen Bjerring.
2. Olga Nielsine Nielsen Bjerring.

VII.B.1. Anna Mathilde Nielsen Bjerring

er født i Mammen den 18. november 1913, som datter af Martin Nielsen Bjerring og hustru Marie Katrine Olesen Søgaard. Hun døde den 22. december 1917.

VII.B.2. Olga Nielsine Nielsen Bjerring

er født i Mammen den 6. april 1917, som datter af Martin Nielsen Bjerring og hustru Marie Katrine Olesen Søgaard.

Olga Nielsine Nielsen Bjerring har gået i Dalsgaard skole. Sommeren 1937 var hun elev på Nr. Nissum højskole. Hun har iøvrigt været beskæftiget ved husgerning, og har tjent hos gdr. Kr. Iversen og gdr. Kr. Bak, Mammen.

Den 19. september 1938 viedes i Mammen kirke Olga Nielsine Nielsen Bjerring og Ingvard Gudmund Madsen.

Ingvard Gudmund Madsen

er født i Hornstrup den 1. december 1914, som søn af Ulrik Adolf Madsen og hustru Johanne Marie Rasmussen.

Ingvard Gudmund Madsen har gået i Gl. Sole skole, Tofthøj skole og Kragelund skole. Han kom ud at tjene som 11 årig og arbejdede ved landbruget til 1936. Han tjente bl. a. i Solkær, pr. Hedensted, Gl. Sole, på "Trængselgaard" i Mammen, samt på Mammen vestermark. Derefter arbejdede han på "Bromølle", pr. Vejrumbro i 2 år som møllersvend, men han gik atter tilbage til landbruget og var ved svigerforældrene til den 1. juni 1939, da han overtog ejendommen, som er

på 16 tdr. land. Han har været medlem af menighedsrådet siden 1949, og har iøvrigt været med i mange forskellige offentlige arbejder.

Postadresse: "Bakkely, Mammen pr. Bjerringbro.

Olga Nielsine Nielsen Bjerring og Ingvard Gudmund Madsen har børnene:

- VII.B.2.a. Svend Erik Madsen født den 31.maj 1941 i Mammen.
VII.B.2.b. Ulrik Bjerring Madsen født den 1.juni 1943 i Mammen.
VII.B.2.c. Martin Bjerring Madsen født den 16.december 1944 i
Mammen.
VII.B.2.d. Anne-Marie Bjerring født den 17.december 1954 i
Madsen Mammen.

VII.C. Olga Olesen Søgaard

er født i Daugbjerg den 14.juni 1895, som datter af Ole Olesen Søgaard og hustru Nielsine Kathrine Nielsen.

Den 10.juli 1920 viedes i Viborg Domkirke Olga Olesen Søgaard og Johannes Nielsen.

Johannes Nielsen

er født den 5.maj 1896. Han er uddannet tømrer. I 1924 rejste de til Canada. hvor Johannes Nielsen hele tiden har arbejdet som tømrer.

Postadresse: 19047 Trans. Canada Highway, R.R.3 Cloverdale
B.C. Canada.

Olga Olesen Søgaard og Johannes Nielsen har børnene:

1. Annalise Nielsen.
2. Irma Nielsen
3. Normann Nielsen.



Bodil Marie Olesen

Søgaard

er født i Daugbjerg den 30. august 1896, som datter af Ole Olesen Søgaard og hustru Nielsine Kathrine Nielsen.

Bodil Marie Olesen Søgaard har gået i Daugbjerg skole. Hun kom ud at tjene, da hun var

10 år hos farbroderen Jens Olesen Søgaard, og der var hun i 5 år. Hun havde derefter plads i Resen, Faarbæk, Iglso samt hos gårdejer Jeppe Pedersen, Daugbjerg.

Pastadresse: Frederiks pr. Frederiks.

Den 14. marts 1920 viedes i Daugbjerg kirke Bodil Marie Olesen Søgaard og Jens Johannes Ejner Marius Jensen.

Jens Johannes Ejner Marius Jensen

er født i Iglso, Vridsted sogn, den 5. december 1896, som søn af Laurits Peter Jensen og hustru Marie Larsine.

Jens Jensen har gået i Iglso skole. Han har altid været ved landbruget og tjent forskellige steder, bl.a. i Iglso, Gammelstrup og Daugbjerg. I tiden efter bryllupet og til 1927 boede de til leje i Frederiks, og Jens Jensen gik ud på arbejde som arbejdsmand. Den 4. marts 1927 overtog de i Grønhøj en ejendom på 33.tdr land. Heraf var 11 tdr. land hede, som blev opdyrket i tiden indtil 1931. Der var ret gode bygninger, men senere blev der bygget en stor staklade samt et hønsehus, og der blev anlagt have m.m. Efter mandens død solgte hustruen ejendommen den 15. november 1955.

Den 11. oktober 1955 døde Jens Jensen, 58 år gammel.

Bodil Søgaard og Jens Jensen har børnene:

1. Sigrid Marie Jensen.
2. Laura Jensen.
3. Gerda Jensen.

VII.D.1. Sigrid Jensen

er født i Frederiks den 6. februar 1922, som datter af Jens Jensen og hustru Bodil Søgaard.

Sigrid Jensen har gået i Grønhøj skole. Hun har altid været beskæftiget ved husgerning og har tjent i Grønhøj, Fly og Sønderjylland.

Den 6.juni 1947 viedes i Frederiks kirke Sigrid Jensen og Thomas Johannsen.

Thomas Johannsen

er født i Aunbøl den 4. oktober 1923, som søn af Hans Johannsen og hustru Karoline Johannsen.

Thomas Johannsen har gået i Aunbøl skole. Han var beskæftiget ved landbruget til han 1945-46 aftjente sin værnepligt ved flyvetropperne i Karup. Efter militærtjenesten kom han ind ved postvæsenet og har siden været landpost i Aunbøl.

Postadresse: Aunbøl pr. Aunbøl.

Sigrid Jensen og Thomas Johannsen har datteren

VII.D.1.a. Lis Johannsen født den 12. november 1952 i Aunbøl.

VII.D.2. Laura Jensen

er født i Frederiks den 20. september 1925, som datter af Jens Jensen og hustru Bodil Søgaard.

Laura Jensen har gået i Grønhøj skole. Hun har altid været beskæftiget ved husgerning og bl. a. haft plads i Ravnstrup og Grønhøj.

Den 14. marts 1945 viedes i Frederiks kirke Laura Jensen og Viggo Berthel.

Viggo Berthel

er født i Frederiks den 25. marts 1917, som søn af Johan Berthel og hustru Margrethe Pedersen.

Viggo Berthel har gået i Frederiks skole. Han har altid været ved landbruget og tjent bl.a. i Tjele, Vejrum og Grønhøj. Den 1. april 1949 overtog han sit fødehjem, der er på 35 tdr. land.

Postadresse: Frederiks

Laura Jensen og Viggo Berthel har børnene:

VII.D.2.a. Hanne Marie Berthel født den 18.marts 1946 i Frederiks.

VII.D.2.b. Metha Berthel født den 20. februar 1949 i Frederiks.

VII.D.3. Gerda Jensen

er født i Grønhøj den 7. juli 1928, som datter af Jens Jensen og Bodil Søgaard.

Gerda Jensen har gået i Grønhøj skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning og tjent bl. a. i Herrup, Frederiks og København. Hun var gift 1. gang med

Thomas Jensen

der er født den 10. juni 1893 i Lid sogn ved Ringkøbing. Han døde den 7. januar 1953.

Gerda Jensen og Thomas Jensen havde børnene:

VII.D.3.a. Bodil Marie Jensen født den 8.oktober 1949 i København.

VII.D.3.b. Jens Ejnar Jensen født den 7.december 1950 i Grønhøj.

Den 29.november 1958 blev Gerda Jensen gift 2. gang . Hun viedes i Frederiks kirke til Tage Madsen.

Tage Madsen

er født i Havredal den 28. oktober 1921, som søn af Marinus Madsen og hustru.

Tage Madsen har gået i Havredal skole. Han har altid været ved landbruget og haft plads bl.a. i Frederiks og ved Vejle. Derefter overtog han i Havredal en ejendom på 20 tdr. land,
Postadresse: Havredal pr. Frederiks.

Nielsine KrestineOlesen Søgaard

er født i Daugbjerg den 4. september 1897, som datter af Ole Olesen Søgaard og hustru Nielsine Kathrine Nielsen.

Nielsine Krestine Olesen Søgaard har gået i Daugbjerg skole. Hun har altid været beskæf-

tiget ved husgerning og har tjent forskellige steder. Første gang hun havde plads, var det som 12 årig. Hun skulle om sommeren passe køer hos gdr. Laust Bakholt, Daugbjerg. Derefter tjente hun i Sdr. Resen. Laanum, Iglso og Feldingbjerg.

Den 14. maj 1922 viedes i Daugbjerg kirke Nielsine Krestine Olesen Søgaard og Jakob Martin Georg Jakobsen.

Jakob Martin Georg Jakobsen

er født i Selde den 31. december 1894, som søn af Martin Jakobsen og hustru Martine Katrine Poulsen.

Martin Jakobsen har gået i Durup skole. Han tjente på landet, fra han var 10 år til 1911. Han er udlært hos Murermester Fr. Dalgaard, Durup i tiden 1911_14. Han arbejdede herefter som svend til 1923. I foråret 1923 begyndte han som murermester i Overlund, og her boede han til 1946. Han har således bygget en stor part af Overlund by samt mange landbrugsejendomme i Viborgs omegn. Den 1. juni 1946 overtog han "Hyrdemosegaard" i Nisset, den er på 62½ tdr. land. Her boede de til den 22. april 1948, da de overtog ejendommen i Mammen, som er på 18 tdr. land.

Postadresse: Mammen Vestermark pr. Bjerringbro.

Nielsine Søgaard og Martin Jakobsen har datteren Mona Marie Søgaard Jakobsen.

VII.E.1. Mona Marie Søgaard Jakobsen

er født i Viborg den 30. juni 1923, som datter af Martin Jakobsen og hustru Nielsine Søgaard.

Mona Jakobsen har gået i Overlund skole.

Den 8. december 1945 viedes i Nykøbing Mors Mona Marie Søgaard Jakobsen og Einar Kristian Mikkelsen.

Einar Kristian Mikkelsen

er født i Nykøbing Mors den 25. maj 1915, som søn af Theodor Mikkelsen og hustru Signe Andrea Jensen.

Einar Mikkelsen har gået i skole i Nykøbing Mors. Han arbejder på skibsværftet i Nykøbing Mors.

Postadresse: Bryggergade 6, Nykøbing Mors.

Mona Jakobsen og Einar Mikkelsen har børnene:

- VII.E.1.a. John Martin Søgaard Mikkelsen født den 28. august
1947 i Nisset.
- VII,E.1.b. Kaj Erland Søgaard Mikkelsen født den 12. januar
1951 i Nykøbing Mors.
- VII.E.1.c. Juaneta Kristine Søgaard
Mikkelsen født den 24. juni
1952 i Nykøbing Mors.

VII.F.



Dagmar Kamilla Olesen

Søgaard

er født i Daugbjerg den 21. december 1898, som datter af Ole Olesen Søgaard og hustru Nielsine Kathrine Nielsen.

Dagmar Søgaard har gået i Daugbjerg skole. Hun er uddannet syerske dels i Daugbjerg og dels

i Viborg, hvor hun lærte at sy overtøj. I de følgende år arbejdede hun i Odense, Aarhus og Viborg. Siden den 31. december 1924 har hun drevet systue i Frederiks.

Den 28. oktober 1923 viedes i Daugbjerg kirke Dagmar Kamilla Olesen Søgaard og Marius Madsen Zepernick.

Marius Madsen Zepernick

er født i Tønder den 21. november 1894, som søn af Carl Christian Wilhelm Zepernick.

Marius Zepernick har gået i Skærbæk skole i Sønderjylland. Han er uddannet som skomager i Ribe 1910-14. Han blev indkaldt til militærtjeneste i 1917 og deltog i Verdenskrigen 1914-18, men han blev hjemsendt før krigens afslutning. Han arbejdede herefter en kort tid i Sønderjylland, men i 1920 rejste han til Vorgod, hvor de boede det første år, de var gift. Den 31. december 1924 flyttede de til Frederiks, hvor han begyndte egen forretning, som han siden har drevet.

Postadresse: Frederiks.

Dagmar Søgaard og Marius Zepernick har børnene:

1. Elly Alice Søgaard Zepernick.
2. Carl Ove Søgaard Zepernick.
3. Bjarne Søgaard Zepernick.

VII.F.1. Elly Alice Søgaard Zepernick

er født i Vorgod den 30. marts 1924, som datter af Marius Zepernick og hustru Dagmar Søgaard.

Elly Alice Zepernick har gået i skole i Frederiks. Hun var hjemme til 1942 og fik så plads i Fredericia, hvor hun var beskæftiget ved husgerning. Herefter fik hun plads som husbestyrerinde i Tistrup ved Varde. I 1949 kom hun i bogbinderlære i København, hvilket fag hun stadig er beskæftiget ved.

Postadresse: Tomsgaardsvej 25A^{1tv}, København N.V.

VII.F.2. Carl Ove Søgaard Zepernick

er født i Frederiks den 14. april 1926, som søn af Marius Zepernick og hustru Dagmar Søgaard.

Carl Ove Zepernick har gået i skole i Frederiks. Han var ved landbruget til 1946, arbejdede derefter i brunkulslejerne i Søby og Resen til 1948. Han aftjente sin værnepligt ved gardehusarregimentet i Næstved 1948-49, og var med den danske brigade i Tyskland. Vendte atter tilbage til landbruget, og købte den 18. februar en ejendom i Frederiks

på 35 tdr. land.

Den 3. december 1955 viedes i Udbyneder kirke Carl Ove Søgaard Zepernick og Rosa Gunhild Laursen.

Rosa Gunhild Laursen

er født i Tørring ved Ø. Tørslev den 12. juni 1932, som datter af Anton Laursen og hustru Eleonora Elise Nielsen.

Rosa Gunhild Laursen har gået i skole forskellige steder, bl.a. i Udbyneder og Vindblæs. Hun har altid været beskæftiget ved husgerning og haft plads forskellige steder. Postadresse: Frederiks.

Carl Ove Zepernick og Rosa Gunhild Laursen har børnene:

- VII.F.2.a. Inge Lise Zepernick født den 9. september 1952 i Klattrup.
- VII.F.2.b. Flemming Zepernick født den 3. maj 1956 i Frederiks.
- VII.F.2.c. Bjarne Zepernick født den 3. marts 1958 i Frederiks.

VII.F.3. Bjarne Søgaard Zepernick

er født i Frederiks den 5. september 1928, som søn af Marius Zepernick og hustru Dagmar Søgaard.

Bjarne Zepernick har gået i skole i Frederiks. Han var først ved landbruget, men efter 2 års forløb tog han arbejde i brunkulslejrene i Søby og Resen. Han aftjente sin værnepligt ved artilleriet i Aarhus, og var med den danske brigade i Tyskland. I 1951 fik han arbejde som chauffør i København. Siden den 1. januar 1957 har han været ansat ved København kommunes kørselsafdeling.

VII.G. Agnes Olesen Søgaard

er født i Daugbjerg den 25. juni 1900, som datter af Ole Olesen Søgaard og hustru Nielsine Kathrine Nielsen.

Agnes Olesen Søgaard har gået i Daugbjerg skole. Hun har altid været beskæftiget ved husgerning, hovedsagelig i København. Efter sit giftermål har hun drevet en systue i Ringsted, og siden 1957 ligeledes en rulleforretning.

Den 30. april 1951 viedes i Ringsted Agnes Olesen Søgaard og Henry Alfred Jensen.

Henry Alfred Jensen

er født i Grauballe den 12. maj 1905, som søn af Christian Peder Jensen og hustru Inger Marie Poulsen.

Henry Jensen har gået i skole i Grauballe. Indtil 1946 arbejdede han ved landbruget, herefter drev han produkt-handel i Ringsted til 1956.

Agnese Olesen Søgaard har datteren:

VII.G.1. Inger Margrethe Søgaard

der er født i Daugbjerg den 17. april 1923.

Inger Margrethe Søgaard har altid været beskæftiget ved husgerning, hovedsagelig i København.

Den 27. september 1946 viedes Inger Margrethe Søgaard og Gunnar Hansen.

Gunnar Hansen

er født den 3. august 1921. Han er beskæftiget som chauffør i København.

Postadresse: Theklavej 12, København N.V.

Inger Margrethe Søgaard og Gunnar Hansen har børnene:

VII.G.1.a. Frank Hansen født den 22. januar 1947 i København.

VII.G.1.b. Anette Hansen født den 30. december 1950 i København.

VII.H.



Kresten Olesen Søgaard

er født i Daugbjerg den 20. august 1901, som søn af Ole Olesen Søgaard og hustru Nielsine Kathrine Nielsen.

Kresten Olesen Søgaard har gået i Daugbjerg skole. Han har altid været ved landbruget, og kom ud at tjene, da han var 12 år. Han var

hyrdedreng hos gdr. P. Drengsgaard, Mønsted, sommeren 1914.

Han var derefter hjemme til han var 18 år. Siden 1920 har han

drevet fødehjemmet, som er på 17 tdr. land. Han overtog det den 1. april 1938. Stuehuset blev bygget, da faderen blev gift i 1892, materialehuset i 1907, og kostald og lade blev ombygget i 1934. Kresten Olesen Søgaard har lidt meget af kæbe-
lebetændelse og mellemørebetændelse. Han har altid været en hjemmets mand, der p.g. af sygdom ikke har taget del i det offentlige arbejde.

Postadresse: Daugbjerg pr. Viborg.

Den 24. oktober 1927 viedes i Kornum kirke Kresten Olesen Søgaard og Dina Larsine Svendsen.

Dina Larsine Svendsen

er født i Fjeldsø den 2. februar 1902, som datter af Svend Svendsen og hustru Andersine Andersen.

Dina Larsine Svendsen har gået i Lovens skole ved Hvalpsund. Hun kom ud at tjene, da hun var 10 år, kort efter moderens død. Hun har altid tjent på landet, og har måttet hjælpe både ude og inde. Hun har tjent forskellige steder bl. a. på "Kaldal", V.Hvalpsund, i Troelstrup pr. Møldrup, på "Overgaard" i Lovens, i Svoldrup pr. Farsø, i Østrup og Løgstør, samt på "Sejlbækgaard", hos mandens farbroder.

Kresten Olesen Søgaard og Dina Larsine Svendsen har børnene:

1. Ole Olesen Søgaard.
2. Olga Olesen Søgaard.
3. Svend Aage Olesen Søgaard.

VII.H.1. Ole Olesen Søgaard

er født i Daugbjerg den 27. maj 1929, som søn af Kresten Olesen Søgaard og hustru Dina Larsine Svendsen.

Ole Olesen Søgaard har gået i Daugbjerg skole 1936-43. Han havde 2 pladser ved landbruget i tiden 1945-47, herefter tog han ophold på Krabbesholm højskole den 1. november 1947, og fulgte skolens undervisning til optagelsesprøven ved seminarierne, denne bestod han ved Jonstrup statssem. den følgende sommer, og havde derefter en 4-årig uddannelse på dette seminarium. I tiden da han var på Jonstrup statsseminarium havde han 2 studierejser til England og Skotland i 1949,

og Sverige 1951. Efter endt læreruddannelse 1952, blev han ansat ved Frørup 4 kl. skole på Fyn, samtidig var han kirkesanger ved Frørup kirke.

I året 1953 var han sammen med sin fader, en tur på scooter til Sverige og Norge. Sin værnepligt aftjente han i tiden 1954-55 ved C.F. kolonnen på Sydbyn.

Fra den 1. august 1957 blev Ole Olesen Søgaard ansat som lærer og kirkesanger i Tune ved Roskilde, og i denne periode tog han sløjdlærereksamen i København, samt et årskursus i tegning i Roskilde.

Den 1. december 1957 flyttede de til Langeskov centralskole på Fyn, hvilken er 7 kl. med eksamensoverbygning. Her er han klasselærer, samt har fagene sang, sløjd og engelsk i grundskolen, foruden tysk og geografi i eksamensklasserne. Foråret 59 afslutter Ole Olesen Søgaard et årskursus i matematik og fysik, og påbegyndte i 1958 et årskursus i Engelsk. Han er endvidere medlem af ungdoms- og skolenævnet og sekretær i lærerrådet.

Den 2. april 1953 viedes i Frørup kirke Ole Olesen Søgaard og Solveig Rasmussen.

Solveig Rasmussen

er født i Frørup den 27. oktober 1933, som datter af Rasmus Rasmussen og hustru.

Solveig Rasmussen har gået i skole i Frørup. Efter konfirmationen havde hun forskellige pladser i huset. Sommeren 1958 tog hun eksamen ved Odense seminariums forberedelsesklasse, og læser nu til lærerinde ved samme seminarium.

Postadresse: Røjerupvej 19, Langeskov.

Ole Olesen Søgaard og Solveig Rasmussen har sønnen:
VII.H.1.a. Jes Søgaard født den 29. juli 1954 i Frørup.

VII.H.2. Olga Olesen Søgaard

er født i Daugbjerg den 12. december 1931, som datter af Kresten Olesen Søgaard og hustru Dina Larsine Svendsen.

Olga Olesen Søgaard har gået i skole i Daugbjerg. Hun blev uddannet syerske hos Marie Damgaard, i Daugbjerg, og var på tilskærerskole i Viborg i 3 måneder. Herefter begyndte

hun egen systue hjemme hos forældrene, men efter 2 års forløb tog hun plads i huset. I sommeren 1952 var hun elev på Hammerum husholdningsskole.

Den 14. september 1952 viedes i Daugbjerg kirke Olga Olesen Søgaard og Peder Magnus Krogsgaard Jensen.

Peder Magnus Krogsgaard Jensen

er født i Brandstrup den 12. august 1925, som søn af Jens Christian Jensen og hustru Maren Jensen.

Peder Magnus Krogsgaard Jensen har gået i skole i Brandstrup. Han har altid været ved landbruget, og har tjent forskellige steder, bl.a. i Terp og Brandstrup. I 1947-48 var han elev på Hammerum landbrugsskole. Den 1. november 1950 fik han plads som bestyrer hos enkefru Elna Andersen i Daugbjerg, efter 1½ års forløb købte han selv gården.

Postadresse: Daugbjerg pr. Viborg.

Olga Olesen Søgaard og Peder Magnus Krogsgaard Jensen har børnene:

VII.H.2.a. Jens Christian Jensen født den 21. juni 1953 i Daugbjerg.

VII.H.2.b. Poul Erik Jensen født den 28. september 1958 i
Daugbjerg.

VII.H.3. Svend Aage Olesen Søgaard

er født i Daugbjerg den 14. december 1938, som søn af Kristen Olesen Søgaard og hustru Dina Larsine Svendsen.

Svend Aage Olesen Søgaard har gået i skole i Daugbjerg. Han har altid været ved landbruget. I 1956-57 aftjente han sin værnepligt ved pansertropperne i Næstved og Oksbøl. Han var elev på Løgaard landbrugsskole ved Holstebro i 1958-59.

Mathilde Olesen Søgaard

er født i Daugbjerg den 29. marts 1908, som datter af Ole Olesen Søgaard og hustru Nielsine Kathrine Nielsen.



Mathilde Olesen Søgaard har gået i Daugbjerg skole. Hun lærte at sy hos søsteren Dagmar, i Frederiks 1924-26. Hun har iøvrigt været beskæftiget ved husgerning, og har tjent forskellige steder, bl.a. i Kjeldbjerg, Feldingbjerg og Daugbjerg. Hun havde egen systue i Daugbjerg og Mønsted til 1946. Siden har hun drevet systuen på Aarhusvej 81 i Viborg.

Den 13. august 1927 viedes i Daugbjerg kirke Mathilde Olesen Søgaard og Martin Jensen.

Martin Jensen

er født i V. Børsting, Vrou sogn den 7. november 1903, som søn af Jens Kristian Jensen og hustru Kirsten Kristensen.

Martin Jensen har gået i Kjeldbjerg skole. Han var ved landbruget til 1926, og tjente forskellige steder på hjemegnen. Han arbejdede herefter ved forskelligt i 3 år. Fra 1929 til 1946 var han på de Jydske Kalkværker i Mønsted, og siden 1946 har han været ved Viborg amts vejvæsen.

Postadresse: Aarhusvej 81, Viborg.

Mathilde Olesen Søgaard og Martin Jensen har børnene:

1. Ingrid Søgaard Jensen.
2. Bent Jensen.
3. Hartmann Jensen.
4. Lilly Irene Jensen.
5. Anni Jensen.
6. Lis Kirsten Søgaard Jensen.

VII.J.1. Ingrid Søgaard Jensen

er født i Daugbjerg den 17. september 1924, som datter af Martin Jensen og hustru Mathilde Søgaard.

Ingrid Søgaard Jensen har gået i Daugbjerg og Mønsted skoler. Hun har altid været beskæftiget ved husgerning, og har haft plads bl.a. i Stoholm, Daugbjerg og Mønsted.

Den 27. februar 1943 viedes i Mønsted kirke Ingrid Søgaard Jensen og Esper Nielsen.

Esper Nielsen

er født i Mønsted den 12. juli 1918, som søn af Niels Nielsen og hustru Marie Sørensen.

Esper Nielsen har gået i Mønsted skole. Han var først ved landbruget, men fra 1936-40 blev han uddannet som gartner, dels hos gartner Simonsen, Skive og dels hos gartner Dam, Viborg. Fra 1940-45 var han C. B. betjent, og det følgende år arrestbetjent. Siden 1946 har han været ansat ved kartoffelgrosserer Karl Bedsted, Viborg.

Postadresse: Holstebrovej 55 st., Viborg.

Ingrid Søgaard Jensen og Esper Nielsen har børnene:

VII.J.1.a. Bente Nielsen født den 23. juni 1943 i Viborg.

VII.J.1.b. Leif Nielsen født den 8. juni 1949 i Viborg.

VII.J.1.c. Richard Nielsen født den 8. juni 1949 i Viborg.

VII.J.2. Bent Jensen

er født i Daugbjerg den 11. november 1927, som søn af Martin Jensen og hustru Mathilde Olesen Søgaard.

Bent Jensen har gået i Mønsted skole. Han var ved landbruget til 1945, da han kom i smedelære hos smedemester Nielsen, Ravnstrup. Efter endt uddannelse blev han i 1949 indkaldt til ingeniørtropperne i København. Han arbejdede i tiden 1950-53 forskellige steder, men har siden 1953 været beskæftiget på Riegels trævarefabrikker i Viborg.

Den 12. april 1955 viedes i Viborg Bent Jensen og Grethe Elisabeth Laugesen.

Grethe Elisabeth Laugesen

er født i Viborg den 14. november 1934, som datter af Søren

Laugesen og hustru Anna Olesen.

Grethe Elisabeth Laugesen har gået i skole i Viborg. Hun har hovedsagelig været beskæftiget ved husgerning, en tid var hun dog ekspeditrice hos bagerm. Schmidt, Mikkelsgaarden. Siden 1955 har hun været sygemedhjælper på amtssygehuset i Viborg.

Postadresse: Lille Mikkelsgade 2b, Viborg.

VII.J.3. Hartmann Jensen

er født i Mønsted den 26. oktober 1929, som søn af Martin Jensen og hustru Mathilde Olesen Søgaard.

Hartmann Jensen har gået i skole i Mønsted. Han var ved landbruget til han i 1948 kom i smedelære, de første 2 år hos smedemester Nielsen, Mønsted, og derefter i Viborg maskinforretning, hvor han blev udlært 1952. Han blev da indkaldt til Jydske dragonregiment i Randers. Siden 1956 har han arbejdet på maskinfabrikken "Gudena", i Virklund.

Den 25. oktober 1954, viedes i Silkeborg, Hartmann Jensen og Maria Elisabeth Kaalund Poulsen.

Maria Elisabeth Kaalund Poulsen

er født i Viborg den 26. august 1929, som datter af Anker Borch Poulsen og hustru Mary Jensine Jensen.

Maria Poulsen har gået i skole i Viborg. Hun var først i huset hos overlæge Grundtvig Poulsen i Viborg, og derefter på "Asani" i 5 år.

Postadresse: Skolegade 25, Silkeborg.

Hartmann Jensen og Maria Elisabeth Kaalund Poulsen har datteren:

VII.J.3.a. Jette Hartmann Jensen født den 14. oktober 1956 i Silkeborg.

VII.J.4. Lilly Irena Jensen

er født i Mønsted den 7. maj 1931, som datter af Martin Jensen og hustru Mathilde Olesen Søgaard.

Lilly Irena Jensen har gået i skole i Mønsted. Hun har altid været beskæftiget ved husgerning, og haft forskellige pladser i Viborg, bl.a. hos automobilhandler Ringhoff

og elektroinstallatør Kruse Rasmussen.

Den 5. november 1949 viedes i Viborg Lilly Irena Jensen og Henning Laurits Nielsen.

Henning Laurits Nielsen

er født i Højbjerg den 29. maj, som søn af Christian Elvig Nielsen og hustru Agnes Jakobsen.

Henning Laurits Nielsen har gået i skole i Viborg. Han har siden 1944 arbejdet som lakerer. I 1948-49 aftjente han sin værnepligt ved artilleriet i Holbæk. Efter soldatertiden var han i Sverrig 1 år. Han har siden 1950 arbejdet på Riegels trævarefabrikker i Viborg.

Postadresse: Holstebrovej 55¹, Viborg.

Lilly Irena Jensen og Henning Laurits Nielsen har børnene:

VII.J.4.a. Poul Erik Nielsen født den 21. marts 1950 i Viborg.

VII.J.4.b. Kirsten Nielsen født den 23. maj 1953 i Viborg.

VII.J.5. Anni Jensen

er født i Mønsted den 25. april 1936, som datter af Martin Jensen og hustru Mathilde Olesen Søgaard.

Anni Jensen har gået i skole i Mønsted og Viborg. Som 16 årig begyndte hun som ekspeditrice, og har som sådan virket inden for forskellige brancher.

Den 8. september viedes i Viborg Anni Jensen og Karl Hermann Riess.

Karl Hermann Riess

er født i Storsbøl i Haderslev amt, Oksenvad sogn den 9. september 1933, som søn af Karl Wilhelm Riess og hustru Elsabe Katrine Gormsen.

Karl Hermann Riess har gået i skole i Haderslev. Efter endt skolegang kom han i malerlære i Haderslev, og har arbejdet som svend forskellige steder.

Den 15. februar 1958 købte han malerforretning i Ø. Tørslev.

Postadresse: Ø. Tørslev St.

og elektroinstallatør Kruse Rasmussen.

Den 5. november 1949 viedes i Viborg Lilly Irena Jensen og Henning Laurits Nielsen.

Henning Laurits Nielsen

er født i Højbjerg den 29. maj, som søn af Christian Elvig Nielsen og hustru Agnes Jakobsen.

Henning Laurits Nielsen har gået i skole i Viborg. Han har siden 1944 arbejdet som lakerer. I 1948-49 aftjente han sin værnepligt ved artilleriet i Holbæk. Efter soldatertiden var han i Sverrig 1 år. Han har siden 1950 arbejdet på Riegels trævarefabrikker i Viborg.

Postadresse: Holstebrovej 55¹, Viborg.

Lilly Irena Jensen og Henning Laurits Nielsen har børnene:

VII.J.4.a. Poul Erik Nielsen født den 21. marts 1950 i Viborg.

VII.J.4.b. Kirsten Nielsen født den 23. maj 1953 i Viborg.

VII.J.5. Anni Jensen

er født i Mønsted den 25. april 1936, som datter af Martin Jensen og hustru Mathilde Olesen Søgaard.

Anni Jensen har gået i skole i Mønsted og Viborg. Som 16 årig begyndte hun som ekspeditrice, og har som sådan virket inden for forskellige brancher.

Den 8. september viedes i Viborg Anni Jensen og Karl Hermann Riess.

Karl Hermann Riess

er født i Storsbøl i Haderslev amt, Oksenvad sogn den 9. september 1933, som søn af Karl Wilhelm Riess og hustru Elsabe Katrine Gormsen.

Karl Hermann Riess har gået i skole i Haderslev. Efter endt skolegang kom han i malerlære i Haderslev, og har arbejdet som svend forskellige steder.

Den 15. februar 1958 købte han malerforretning i Ø. Tørslev.

Postadresse: Ø. Tørslev St.

Anni Jensen og Karl Hermann Riess har datteren:
VII.J.5.a. Elisabeth Katharina Riess født den 3. februar 1957 i
Viborg.

VII.J.6. Lis Kirsten Søgaard Jensen

er født i Viborg den 1. januar 1949, som datter af Martin Jensen og hustru Mathilde Olesen Søgaard.

VII.K.



Julie Olesen Søgaard

er født i Daugbjerg den 21. juli 1909, som datter af Ole Olesen Søgaard og hustru Nielsine Kathrine Nielsen.

Julie Olesen Søgaard har gået i Daugbjerg skole. Hun har været beskæftiget ved husgerning og har tjent bl.a. på Samsø

og på Sjælland, samt på "Sdr. Mølle", fra 1934 til sit giftermål.

Den 23. oktober 1938 viedes i Daugbjerg kirke Julie Olesen Søgaard og Ira Sankey Jakobsen.

Ira Sankey Jakobsen

er født i Durup den 1. august 1910, som søn af Marius Jakobsen og hustru Elisabeth Sørensen.

Ira Sankey Jakobsen har gået i Durup skole. Han var soldat ved 2. artilleriafdeling i København i 1931. 1932-33 var han elev på Nr. Nissum højskole. Han er uddannet ved landbruget, og kom ud at tjene første gang, da han var 11 år. Han har iøvrigt været forskellige steder i Salling, samt hjemme hos forældrene i "Søndermølle". Efter faderens død i foråret 1942, overtog han "Søndermølle", der er på 170 tdr. land. Der er bygget ny kostald og ny lade i sommeren 1957.

Postadresse: "Søndermølle", Herrup pr. Vinderup.

Julie Olesen Søgaard og Ira Sankey Jakobsen har børnene:

- VII.K.1. Mary Elisabeth Jakobsen født den 20. september 1939
i "Søndermølle", Sevel sogn.
- VII.K.2. Tove Søgaard Jakobsen født den 28. april 1942 i
"Søndermølle", Sevel sogn.
- VII.K.3. Grethe Søgaard Jakobsen født den 4. januar 1946 i
"Søndermølle", Sevel sogn.
- VII.K.4. Kurt Søgaard Jakobsen født den 20. februar 1947 i
"Søndermølle", Sevel sogn.



70 samles til fest på slægtsgården.
Niels Kristian Poulsens børnebørn har sat hinanden
stævne på søndag.

Herfarne slægter i landets marv sig ej fornægter,
bevar din arv.

Således skriver vor store digter Johannaes V. Jensen. I de senere er interessen for slægten vokset, og mange steder holder man slægtssammenkomster. På søndag finder en sådan sted hos gdr. Niels Nielsen og hustru, Agnes Nielsen, Demstrup.

Niels Nielsens bedstefader, Niels Kristian Sørensen (kaldet Poulsen) havde 6 børn. En af dem, sønnen Kristian Nielsen, overtog gården i 1899. Alle disse børn og deres ægtefæller er nu døde med undtagelse af en, nemlig Søren Kristian Nielsens hustru, fru Bodil Nielsen. De nævnte 6 børn havde mange efterkommere, og de har nu sat hinanden stævne på den gamle slægtsgaard. I alt ventes 70 gæster, og der mangler kun en halv snes i fuldt mødetal.

Festen får en æresgæst.

Søren Kristian Nielsen drev gården fra 1899-1930, da hans søn, den nuværende ejer, Niels Nielsen, overtog gården. Den eneste undtagelse fra reglen om, at det skal være

børnebørn af Niels Kristian Poulsen og deres ægtefæller, der giver møde på søndag, er fru Bodil Nielsen, der bliver æresgæst. Hun er 75 år, men stadig rask og rørig og har sin bolig i den villa, hendes mand lod opføre, da sønnen Niels Nielsen overtog bedriften. Ikke mindst for hende bliver det en stor glæde at samles med sin store familie.

Slægtsgården lå oprindeligt i Demstrup by, men ved en stor ildebrand den 28.marts 1879, hvorved fire gårde og fem-seks huse brændte, blev også den flammernes bytte. Niels Kristian Poulsen flyttede da gården ud på marken, hvor den stadig ligger, med en dejlig udsigt til eng og skov.

Demstrup 1957.

Til udarbejdelse af omstående anetavle er i første række benyttet, Sjørslev, Vium og Hørup sognes kirkebøger, som har gjort det muligt at føre næsten alle anelinier tilbage til ca. 1700. I de af tavlen, hvor dette ikke har været muligt, skyldes det, at kirkebøgerne enten er gået tabt i det pågældende sogn, eller også, at de tidligst indentificerede personer i de enkelte linier er tilflyttede fra andre sogne, uden at man ved hjælp af fadderlister eller skifter har været i stand til at opklare deres fødesogn. De omliggende sognes kirkebøger er også gennemgået.

Hvad der yderligere har vanskeliggjort denne anetavles udbygning, er den omstændighed at det gods, Aunsbjerg, hvorunder langt de fleste overvejende del af anetavlens personer har været fæstere, næsten totalt har mistet sine arkivalier.

Niels Christian Sørensen

2.

er født i Demstrup den 9. juni 1829 som søn af gårdmand Søren Pedersen og hustru Bodil Sørensdatter. Han blev døbt d. 5 juli, og faddere var: Karen Jørgensdatter og Laurs Mikkel-sens hustru Marie Kirstine Christensdatter, Jens Christensen, Jens Sørensen Sand og Søren Jensen Impgaard, alle af Demstrup. Han konfirmeredes 1844 og får mg+ i kundskab.

Den 14. marts 1854 blev han gift med

Marie Cathrine Rasmussen.

3.



Forlovere var: Gårdmand Peder Rasmussen og Christen Poulsen begge af Demstrup.

Marie Cathrine Rasmussen er født i Demstrup den 10. februar 1831, som datter af gårdmand Rasmus Andersen og hustru Else Cathrine Christensdatter, Demstrup. Ved dåben i Sjørsløv kirke den 27. februar er hendes faddere: Laurs Mikkel-sens hustru Marie Kierstine og Niels Christensens hustru Maren Mikkel-sdatter, begge af Demstrup. Jens Andersen gårdmand i Sjørsløv og Søren Pedersen fra Bastruplund.

Niels Christian Sørensen døde som aftægtsmand i Demstrup den 18. september 1902, 73 år gammel, og blev begravet på Sjørsløv kirkegård den 26. september. Hans kone døde den 15. november 1904, 74 år gammel, og begravedes på Sjørsløv kirkegård den 22. november.

Niels Christian Sørensen får i 1855 skøde på den gamle slægtsgård.

S k ø d e .

Underskrevne selvejergårdmand Christen Poulsen tilstår herved at have, uden foregående skriftlig købekontrakt solgt og afhændet, ligesom jeg hermed sælger, skøder, alde-

les afhænder og overdrager til min stedsøn Niels Christian Sørensen, den mig efter vielsesattest tinglyst den 14. september 1838 tilhørende og påboende ejendom i Demstrup by, Sjørslev sogn, som forhen stod for gammel hartkorn ager og eng 2 td. 4 skp., men som nu efter passeret frasalg har hartkorns ny matriculs no. 12 a 1 td. 7 skp. 2½ alb. med gammel-skat 14-33 sk. med kongetiende deraf, påstående bygninger, avl og afgrøde samt min besætning af kreaturer, avls- og gårdredskaber, alt for købesum 500 rdl. skriver fem hundrede rigsdaler, samt på vilkår:

At køberen fra dato og fremdeles udreder og tilsvarende alle af ejendommen gående kongelige skatter og afgifter.

At køberen og ejendommens efterfølgende ejere forpligtes til i enhver nævnlige henseende at holde sig den af ham til mig og min hustru Bodil Sørensdatter dags dato udstedte aftægtskontrakt efterrettelig, hvis præstationer for 5 år er anslået til 300 rdl.

Og da nu køberen forbeholdte Niels Christian Sørensen har berigtiget købesummen dermed, at han overtager sig den i ejendommen indestående prioritetsgæld 300 rdl. og for restkøbesummen givet mig anden sikkerhed, så tilskøder og overdrager jeg ham hermed den ommeldte ejendom med de samme herligheder og rettigheder, samt byrder og forpligtelser, hvormed jeg selv har ejet samme, fri for enhver krav og tiltale.

Til bekræftelse under min hånd vidnes

Skrevet i Levring den 7. oktober 1855.

Til vitterlighed:

Chresten Poulsen

J. F. Pape.

A t t e s t .

Ved skøde af dags dato har jeg underskrevne Christen Poulsen solgt til min stedsøn Niels Christian Sørensen, min ejendom i Demstrup af ny hartkorn 1 td. 7 skp. 2½ alb. med bygninger m.v. for købesum 500 rdl. og aftægt anslået til 300 rdl.

At der om denne handel ingen købekontrakt har været

oprettet bevidnes.

Skrevet i Levring den 7. oktober 1855.

Christen Poulsen

Niels C. Sørensen.

Læst ved Lysgaard og Hids herreders ret den 30. november 1855 og derefter pantebogen no. 24 tilført.

(Lysgaard herreds skøde- og panteprotokol. Bog nr. 24, side 115). 12-13.

A f t ø g t s k o n t r a k t. 30. 11. 1855.

Underskrevne selvejergårdmand Niels Christian Sørensen, som under dags dato, af min stedfader Christen Poulsen, er blevet tilskødet, den ham hidtil tilhørende ejendom i Sjørslev sog af nyt hartkorn nr. 12 a, 1 td. 7 skp. ofdk. 2½ alb med kongetienden deraf, forbinder og forpligter herved såvel mig som ejendommens efterfølgende ejere til at give min stedfader bemeldte Christen Poulsen og hustru Bodil Sørensdatter i deres livstid frit og uden vederlag derfor i nogen måde følgende aftøgt:

1. Jeg giver dem årlig 4½ td. rug, ½ td. bygmalt, ½ td. byg, 3 skp. byggryn, 3 skp. boghvedegryn, 3 td. kartofler, 3 lispund saltet og røget flæsk uden ben, 2 lispund ost, 8 snese øg, 2 skp. vinterhvede, 2 pund ister, 2 lispund smør samt 10 rdl. i penge, hvilket alt i gode rene sunde og fortrinlige handelsvarer leveres med halvdelen hvert års 1. maj og 1. november, og bliver kartoflerne kun at levere med 2 skp. ad gangen.
2. Til ildebrændsel giver jeg dem årlig 16 læs tørv, forsvarlig gode skudtørv a 26 snese pr. læs. De 2 læs skal graves i Badstrupskørmosen og de 14 læs fra Thorsømosen, alle frit gravet, røgtet, skruet tørv, hjemført og i hus indsat i rette tid.
3. Jeg giver dem ret til daglig efter omgang, næsset rundt at malke een af gårdens køer og således, at de sene køer forbigås.
4. Jeg giver dem ret årlig at udtage, blandt gårdens fåreflok 4 får til klipning 2 gange årlig, og af de udtagne, skal de 2 sendes til slagtning tilligemed et lam.

5. Til fri brug og afbenyttelse, indrømmer jeg dem $\frac{1}{4}$ part fra den østre side af den ved stedet værende have, som jeg forsyner og vedligeholder med hegn.
6. Jeg giver dem årlig, hvert års 1. februar $\frac{1}{2}$ lispund renskaglet hør.
7. Jeg besørger deres korn til og fra mølle. Jeg kører dem til og fra kirken, samt til og fra Viborg marked 2 gange årlig.
8. Jeg giver dem til enhver tid fornøden og behøvende pleje og opvartning, men især i sygdoms- eller alderdomstilfælde samt besørger, hvis det forlanges, deres vask og renlighed og brygger og bager for dem.
9. Til fri bolig indrømmer jeg dem 5 fag hus i den østre side af gården og indretter samme til stue og køkken, hvilken bolig jeg til enhver tid holder i god og fortrinlig stand forsynet med loft, vinduer, døre, skorsten og kakkellovn,
10. Jeg giver dem til enhver tid fri og ubehindret adgang til stedets vandsted, bage- og bryghus, med brug af de derhen hørende redskaber.
11. Jeg besørger og bekoster aftægtsfolkernes anstændige jordefærd i sin tid efter egnens skik og brug.
12. Skulle aftægtsfolkene få i sinde at flytte andetsteds hen, da leveres dem de i 1-4 og 6 poster betingede præstationer på deres nye bolig, forsåvidt den ikke bliver over 2 mile fra gården, da de ellers selv må lade det hente. Det øvrige efter denne kontrakt bortfalder, imod at jeg i stedet herfor betaler dem 35 rdl. årlig, med halvdelen eller 17 rdl. 3 m. hvert års 1. maj og 1. nov. Det skal være aftægtsfolkene tilladt efter $\frac{1}{2}$ års forudgående varsel igen at tilbageflytte i deres aftægtsbolig. Den heri betingede aftægt som årlig bliver at udrede aldeles uforandret, indtil den sidste er død, anslås til værdi for 5 år til 500 rdl., og det hele gives herved prioritet næst efter 300 rdl. i forbemødt mig i dag tilskødede ejendom med kongetienden deraf, bygninger, avl og afgrøde samt i min besætning, ud- og indbo.

At denne kontrakt således imellem os indgået og oprettet bekræfter vi herved, med vore hænders underskrifter vidnefast.

Det blev i midlertid nu vedtaget, at den 11. post

angående begravelsen aldeles bortfalder.

Skrevet i Levring d. 7. oktober 1855.

Niels C. Sørensen.

Christen Poulsen.

Til vitterslighed: J.F. Pape Zimmermand.

Anm. Den indbemeldte ejendom er behæftet med aftægt og 600 rdl., og et stykke hede af ejendommen er bortlejet.

Haxthausen.

.....

(skagles = skættes = rystes ren for skaver.)

.....

Der er ingen grund til at tro, at Niels Christian Sørensen var en stridslysten mand, men man skulle ikke træde ham over tærne. Følgende to forlig viser, at han holdt på sin soleklare ret:

F o r l i g .

Søren Hansen, Demstrup hede, havde åbenbart været forsømmelig med at betale, hvad han var skyldig. Mandagen den 5. december 1870 møder han og Niels Christian Sørensen på tinghuset i Hørup, hvor forligskommissionen er sat. Den ledes af kammerråd Nagel og forligskommissær Ingerslev. Følgende forlig bliver tilført protokollen:

Søren Hansen erkender, at han er skyldig ifølge panteobligation af 11. juni 1854 og stemplet transport af november 1869, den sum 200 rdl. med resterende renter fra 11. december 1869. Hvilken kapital med resterende renter og påløbne renter han herved under cautionstvang tilforpligter sig at betale i 11. juni termin på klagerens bopæl.

Opløst og vedtaget.

Niels Christian Sørensen

Søren Hansen

(m.f.p.)

(m.f.p.)

Den 19. august 1870 købte Niels Christian Sørensen en hoppe af købmand Jepsen i Viborg. Den var 7-8 år gammel, "fri for usynlige fejl og redelig i et og alt". Da han to dage senere prøver den sammen med en anden hest, ved at spænde den for en høstvogn, viser det sig, at hoppen er "stadde = eller stædig." Niels Christian Sørensen prøver på den ene og anden måde, men den vil ikke frem. Han trækker den da til Viborg og fremfører sin klage for købmand Jepsen. Da de spænder den for en vogn i Viborg, er der ikke noget i vejen med hoppen. Niels Christian Sørensen forlanger de 100 rdl., som han har givet for hoppen, tilbagebetalt. Købmanden vægrer sig ved at lade handelen gå tilbage.

Forliget findes ikke i Viborg forligsprotokol. Forligsprotokollen fra Lysgaard er endnu ikke afleveret i Viborg. Heller ikke domsprotokol, så det kan ikke ses, hvorledes sagen er sluttet.

Slægtsgården lå oprindeligt i Demstrup by, men en stor ildebrand, der overgik store dele af Demstrup, medførte at såvel Niels Christian Sørensens (også kaldet Poulsen) som andre gårde blev flyttet uden for byen. Stifts Folkebladet i Viborg skriver dagen efter branden, den 29. marts 1879, følgende:

En stor ildsvåde udbrød if. telegram til "Ritzaus bureau", i går i Demstrup, 2 mil fra Viborg. 3 gårde var allerede brændte ved telegrammets afsendelse. Hurtig hjælp af mindst 2 sprøjter var forlangt i Viborg og hjælpen var afsendt.

I går eftermiddags imellem 3 og 4 udbrød en heftig ildløs i Demstrup by, der i løbet af knap en time lagde fire store gårde og 5-6 huse, fuldstændig i aske. Ilden opkom først i enkemadamme Fjellerad i en skorsten. Et par mand kom op på huset og søgte at slukke ilden ved at stoppe skorstenen, men mens de var beskæftiget dermed, brød ilden ud af taget med en sådan voldsomhed, at de knap fik tid til at komme ned. Få minutter efter var hele gården omspændt af luer. Under den stærke blæst, der bar ind over byen, førtes luerne hen over denne, og et øjeblik efter stod også proprietær Wolfs gård i lys lue. Derefter forplantede ilden sig til flere nærliggen-

de huse til Anders Kr. Lauritzens og Niels Kr. Poulsens gårde, og et øjeblik så det ud som om hele byen skulle være blevet ompændt af luerne. Til lykke drejede vinden sig lidt mere til nordøst og kom således til at bære lidt fra den øvrige del af byen. Særlig uheldigt var det, at en stor del af mændene var i Kjellerup til markedet. Forøvrigt var det næsten umuligt at redde noget, da ulykken skete med stor hurtighed. Man indskrænkede sig til at redde kreaturerne, og så vidt vides, indebrændte der ingen af dem, heller ikke gik noget menneskeliv tabt, men af indbo blev der så godt som intet reddet. Det er vel desværre altfor sansynligt, at mange af de brandlidte, lider et stort tab, foruden det, at de for øjeblikket er husvilde.

I Viborg Stiftstidende fortælles der, at Niels Poulsen (Sørensen) ikke havde noget løsøre forsikret, og derfor lider et stort tab.

Søren Pedersen

4.

er født i Demstrup den 26 juli 1798, som søn af gårdmand Peder Jensen Elling og hustru Anne Nielsdatter. Han er hjemmedøbt dagen efter, og ved fremstillingen i kirken i Sjørsløv blev han båret af pigen Anne Marie Christensdatter, tjenende på Marsvinslund, og smeden Jens Pedersens hustru Karen Pedersdatter af Demstrup medfulgte. Faddere var: Christen Wandet og Niels Sørensen, gårdmænd, og Mads Drejer, husmand, alle af Demstrup.

Den 23. oktober 1824 vies i Sjørsløv kirke Søren Pedersen og enkekone

Bodil Sørensdatter

5.

forlovere var: Hans Sørensen, smed i Sjørsløv, og gårdmand Jens Sørensen i Vium.

Bodil Sørensdatter er født i Vium den 11. oktober 1798, som datter af Søren Jensen og hustru Maren Christensdatter. Hun blev hjemmedøbt dagen efter, af Steen Steensen Blichers fader, pastor Niels Blicher. Den 9. december blev hun døbt i Vium kirke båret af, Inger Christensdatter fra Vi-

borg, faddere var: Peder Krogsgaard, Christen Thuesen, Søren Skræder, Jens Thuesens hustru og Søren Wandets datter, alle af Vium.

Bodil Sørensdatter har tidligere været gift med Søren Pedersens broder Niels Christian Pedersen Elling, han dør imidlertid allerede $\frac{1}{2}$ år efter brylluppet, og bliver begravet på Sjørsløv kirkegård den 20. april 1823.

Da Søren Pedersen og Bodil Sørensdatter bliver gift, bliver deres vielsesattest tingløst som adkomst for Søren Pedersen på gården i Demstrup.

Søren Pedersen dør den 2. januar 1837, 38 år gammel, og begravnes på Sjørsløv kirkegård den 10. januar.

I Lysgaard- Hids herreders skifteprotokol side 82 og 221 finder vi:

Skifte efter selvejergårdmand Søren Pedersen, Demstrup.

År 1837 onsdag den 1. februar foretoges skifte efter Søren Pedersen, selvejergårdmand i Demstrup. Sognefoged Søren Westergaard af Sjørsløv og gårdmand Lars Jørgensen, Demstrup, var vurderingsmænd. Til stede var endvidere enken Bodil Sørensdatter med laugværge gårdmand Jens Christensen, Demstrup. Der er følgende arvinger:

1. En søn Niels Christian Sørensen, 8 år.
2. En søn Peter Sørensen, 6 år.
3. En datter Christine Sørensdatter (der opgives ingen alder)

Som formynder for børnene antages husmand Peder Christensen, Demstrup.

Registrering og vurdering:	Rdl.	M.	Sk.
1 fyr bord	1	2	
1 slagværk	4		
1 rødmalet fyr dragkiste	5		
1 jern bilægger kakkelovn	10		
4 træstole		4	
1 skrin		1	
2 halve sengesteder	1	2	
1 rødtribet bolster overdyne	2		

	Rdl.	M.	Sk.
3 hovedpuder		3	
1 underdyne		5	
1 par blågarns lagner		4	
1 blåstribet bolster overdyne	3		
1 under breddsel	1		
3 hovedpuder		3	
1 par blågarns lagner		4	
1 speil og 1 pyramide		2	
1 rødmalet egekiste	2		
den afdødes gangklæder	4		
I køkkenet			
1 jerngryde		2	
1 lille jerngryde		1	8
2 stripper		1	
2 korrer		4	
1 ballie		1	8
1 grue kedel	2		
I gården			
2 sorte heste	30		
1 sort hjelmet koe	7		
1 dito dito	7		
1 sortbroget dito	7		
3 quier	18		
13 får	13		
1 beslagen vogn med åsæt	12		
1 gammel beslagen vogn	8		
½ jern og ½ træ harve	1		
1 plov	3		
noget gammelt hestetøj	2		
2 gamle jerngrebe		3	
1 gammel grave- og 1 hedetørvspade	1		
1 øxe		4	
1 hølåd		3	
2 river og 1 pleil		1	8
Hartkorn opgives til 2 tdr. 4 skp.			
og gården vurderes til	600		
	752	5	

Efter edsformularen: "Saa sandt hjælpe os Gud og hans hel- lige ord", underskriver alle registreringen og vurderingen.

År 1837 torsdag den 8. juni fortsættes og sluttes skiftet. Enken, Bodil Sørensdatte anmeldte, at hun var bort- skyldig i prioritetsgæld 435 rdl. sølv, samt til Søren Ves- tergaard i Sjørsløv, uden skriftlig bevis 64 rdl. 4 m. 13 skl. Videre gæld hviler ikke på boet, og hun fordrede intet i begravelsesomkostninger.

Udgifterne anføres til 520 rdl. 5 m. 12 skl. til deling bliver der da: 221 rdl. 5 m. 10 sk.

heraf får enken det halve: 110 rdl. 5 m. 13 skl.

Niels Christian Sørensen	44 rdl.	15 3/5 skl.
Søren Peder Sørensen	44 rdl.	15 3/5 skl.
Christine Sørensdatte	22 rdl.	7 4/5 skl.

Bredsel = dækken eller tæppe, der lægges oven på halmen i sengen. Aasæt = en vognkasse. Kunne sættes på så vognen kunne bruges til arbejdsbrug og til fin kørsel.

1 pyramide = 1 amagerhylde.

S k i f t e b r e v .

14. september 1838. Henrik Hansen Holm, justits- råd, herredsfoged og herredsskriver i Lysgaard og Hids her- reder gør vitterlig: År 1837, onsdag den 1. februar modtog skifteforvalteren i Lysgaard og Hids herreder, hr. justits- råd og herredsfoged Holm, i sit sygdomsforfald, ved sin fuldmægtig Christian Troicmann så som constitueret med vid- ner og vurderingsmænd, sognefoged Søren Westergaard af Sjør- sløv, og Lars Jørgensen af Demstrup, i dødsboet efter afg. selvejergårdmand Søren Pedersen af Demstrup, for at begynde skiftet efter ham. Enken Bodil Sørensdatte med laugværge Jens Christensen af Demstrup var til stede og angav arvin- gerne at være:

1 søn Niels Christian Sørensen, 8 år.

1 søn Søren Peder Sørensen, 6 år.

1 datte Christine Sørensdatte.

Som formynder for disse umyndige, var til stede, deres nær-

meste pårørende, husmand Peder Christensen af Demstrup.

Videre fremdeles registreringsprotokollen folio 82, år 1837, torsdag den 8. juni blev skiftebehandlingen efter afg. gårdmand Søren Pedersen af Demstrup efter udsættelse af 1. februar fortsat på herredskontoret af skifteforvalteren, justitsråd og herredsfoged Holm, med vidner Troickmann og Lauberg.

Ved skiftet var i dag mødt, enken Bodil Sørensdatter med laugværge Jens Christensen af Demstrup, samt formynder for de umyndige, husmand Peder Christensen af Demstrup. Så fremdeles skifteprotokollen lo, folio 221:

For de umyndige her tillagte arvelodder blev der gjort udlæg i Stervbogården af hartkorn, ager og eng 2 tdr. 4 skp. med kongetiende deraf, samt i det øvrige bo, næst efter de derpå for tiden hvilende panteforhæftelser, og blev til den ende en extract at tinglyse til børnenes sikkerhed. Enken betalte straks på skiftet foran beregnede omkostninger: 7 rdl. 5 m. sedler og tegn, og lovede at betale resten 15. rdl. inden 29. september d.a. Boet blev derpå overdraget enken til fri rådighed, og skiftet sluttet.

Løst som adkomst for Bodil Sørensdatter, på en gård i Demstrup, af hartkorn 2 tdr. 4 skp. den 14. september 1838, derefter samme herreders pantebog no. 18 tilført.

Anmærkning: Søren Pedersen findes ikke at have fået tingløst adkomst på de indbemeldte ejendomme, og det kan derfor ej siges, om samme er fri for forhæftelser eller ikke.

N.B. Søren Pedersens adkomst bliver først tingløst den 1. marts 1850, altså 13 år efter hans død.

Bodil Sørensdatter er ved Søren Pedersens død, kun 45 år gammel, og den 27. oktober 1837, gifter hun sig for tredje gang. Denne gang med

Christen Poulsen

der er 25 år.

Christen Poulsen er født den 28. februar 1812, som søn af gårdejer Poul Christensen og hustru Maren Jensdatter. Den 26. april fremstilles han i kirken, båret af pigen Dor-

thea Jensdatter fra Lysgaard sogn, Ane Christensdatter i Demstrup medfulgte, fadderne var: Niels Sørensen i Demstrup, Christen Jacobsen i Vium og Søren Jensen i Demstrup.

Efter ægteskabet tinglæses vielsesattesten som adkomst for ham til gården, som han ejer til den 30. november 1855, da han overdrager den til sin stedsøn Niels Christian Sørensen.

Trods aldersforskellen bliver det Christen Poulsen, der dør først, nemlig den 28. august 1864, 52½ år gammel, og han begravnes på Sjørslev kirkegård den 3. september. Bodil Sørensdatter dør først fem år senere, den 24. oktober 1869, 78 år gammel, hun begravnes på Sjørslev kirkegård den 1. november.

Mindeord over Bodil Sørensdatter.

Herunder hviler støvet af hedengangne Bodil Christine Sørensen, født den 16. oktober i Vium 1791, og død i Demstrup den 24. oktober 1869. Hvad hun havde oplevet: Tre-nde ægteskaber og i disse velsignet med 4 børn, hvoraf de 2 var gået forud, tilligemed mændene, og 2 står her tilbage, som begræder savnet af en søm og kærlig moder. Men hun bad i sit stille sind, at vi ikke måtte sørge, fordi hun gik bort herfra, thi Herren havde beredt det sted i det lyse rige, hvor hun kunne favne hendes forudgående mænd og børn, hvor der ingen sorrig eller møje findes, men evig fryd og glæde. Hun var en virksom moder i den lange levetid Herren gav hende. Det var ikke alene sit eget gavn, hun så hen, men også til sine børn, virkede hun trolig, med de kræfter Herren gav hende. Det var ikke alene sig selv og sine børn hun sørgede for, men og for sine medmennesker havde hun omsorg. Hun havde altid de ord for øje: Hvo som har denne verdens gods og ser sin næste lide meget, og lukker sit hjerte derfor hvor bliver da Guds kærlighed. Men hendes ordsprog var altid: Lader os ikke virke med mund eller tunge, men i gerning og sandhed. Hun hjalp alle, som bad hende, og i dette håb vil vi tage afsked med hende, sigende således:

Farvel, du som hviler her i sorte kiste og lin, i graven ned jeg iler. Der jordisk savn og møje og sønked ned. Men sjælen i det høje, vi håber går til fred. Farvel du gam-

le kone, fra børn og børnebørn, her vi håbe for Guds trone dine mænd du finder, som også børn de kære. I Jesu Kristi favn, hvor lovsang og pris og ære er for vor frelsers navn. Farvel mine børn kære, som mig om hjertet lå. Misund mig ej den glæde til paradís at gå, hvor jeg nu vil favne dem der før mig gangen er, og håber igen at samles med dem, som her tilbage er.

Fred være med hendes Støv.

Rasmus Andersen (Rask)

6.

er født i Sjørsløv den 11. februar 1785. Han blev fremstillet i Sjørsløv kirke den 27. februar, båret af Christen Andersens kone Kiersten Simonsdatter i Sjørsløv og Jens Nielsen Skrædders hustru, Anne Andersdatter stod hos, fadderne var: Peder og Hans Thuesen og Jens Ravnholt.

Den 25. november 1815 vies han til enken

Else Cathrine Christensdatter

7.

der er født i Demstrup den 21. januar 1792, som datter af snedker og husmand Christen Pedersen og hustru Maren Andersdatter i Demstrup. Hun blev hjemmedøbt den 23. januar. Ved dåbens bekendtgørelse i kirken blev hun frembåren af halvgårdsbeboer Peder Ellings hustru Anne Nielsdatter i Demstrup og Christen Christensens hustru Karen Christensdatter fulgte med. De mandlige faddere var: Jacob Jacobsen og Peder Eling. Hun konfirmeres i Almind kirke, den 5. april 1807, præsten giver hver konfirmand en lille karakteristik, om Else Cathrine Christensdatter skriver han: Hun er 16 år, læser godt, men er meget frygtsom.

Da Else Cathrine Christensdatter er 19 år, bliver hun gift med gårdmand Peder Jensen af Demstrup. Peder Jensen dør allerede 4 år efter, og knap 3 måneder efter hans død, er hun gift med Rasmus Andersen Rask.

I Lysgaard-Hids herreders skifteprotokol side 168b findes skiftet efter Peder Jensen, det lyder i uddrag:

År 1816, den 19. december foretoges skifte efter gårdmand Peder Jensen, Demstrup. Ved skiftet var mødt enkens

nuhavende mand, Rasmus Andersen af Demstrup, der fremlagde attest fra pastor Meldahl. Denne attest viser, at den afdødes eneste arving, datteren Else Marie, nu var død, og da den afdødes efterlevende enke, barnets moder, på den tid ovenmeldte barn Else Marie ved døden afgik, ingen andre børn havde, så var det en selvfølge, at enken var bemeldte barns eneste arving og den person, det hele bo nu ejer, og alene var tilhørende, hvorfor enkens nuhavende mand, Rasmus Andersen, påstod sig og enken overdraget uden videre skiftebehandling.

Skifteforvalteren fraveg derfor det begyndte skifte på vilkår, at enken og hendes nuværende mand tilsvare alt på boet hæftende gæld, og gør vedbørlig rigtighed for afgifter til kongens kasse.

Rasmus Andersen.

Vidner: Troctsmann. Gundorph.

Således går det til, at en Sjørslev mand bliver ejer af en gård i Demstrup.

Rasmus Andersen Rask dør i Demstrup, den 20. juni 1837, 52 år gammel, han begravnes på Sjørslev kirkegård den 25. juni.

Skiftet efter Rasmus Andersen findes i Lysgaard-Hids herreders skifteprotokol bog no. 11, side 106 a, heri oplyses, at der torsdag den 20. juli 1837 foretoges skifte efter gårdmand Rasmus Andersen af Demstrup. Møde var enken Katrine Christensdatter med laugværge husmand Peder Christensen, Demstrup. Vurderingsmænd: Sognefoged Søren Westergaard, Sjørslev, og Laurs Michelsen, Demstrup.

Der er følgende arvinger:

1. Peder Rasmussen, 20 år, hjemme.
2. Anders Rasmussen, 18 år, hjemme.
3. Christen Rasmussen, 12 år.
4. Anne Marie Rasmusdatter, ugift.
5. Marie Rasmusdatter.
6. Anne Kirstine Rasmusdatter.
7. Marie Cathrine Rasmusdatter.

Formynder for de mindreårige sønner antoges deres farbroder gårdmand Jens Rask Andersen af Sjørslev.

Boet blev vurderet til: 600 rdl. for gården og 233 rdl. 2 m. 4 sk. for indboet. Ialt 833 rdl. 2 m. 4 sk.

Boet sluttes torsdag den 10. august (bog no. 10 side 242).

Enken anmelder, at der på boet var en prioritetsgæld på 100 rdl., og hun fordrede til sin egen begravelse 20 rdl.

Udgifterne beløber sig til 146 rdl. 1 m. 13 sk. Tilbage til deling bliver der 687 rdl. 7 m. 13 sk., der fordeles således:

Enken Else Katrine Christensdatter

343 rdl. 3 m. 3½ sk.

Peder, Anders og

Christen hver

68 - 2 - 2 6/10 sk.

Anne Marie, Marie,

Anne Kirstine og

Marie Cathrine hver

34 - 1 - 1 3/10 sk.

De mindreårige Peder og Anders erklærer, at de vil betro deres arv til moderen indtil videre. For de umyndiges arv, blev der givet udlæg i stervboet, hvis hartkorn er 2 td. 4 skp.

Derefter bliver boet overdraget til enkens fri rådighed.

Else Cathrine Christensdatter dør i Demstrup den 11. maj 1863, som aftægtskone og enke, hun er 70 år og har siddet enke i 26 år. Hun begravnes på Sjørslev kirkegård den 16. maj.

Peder Jensen Elling

8.

er født i Hørup i 1744 som søn af gårdfæster Jens Pedersen Krogsgaard og hustru Karen Sørensdatter i Hørup. Han blev døbt den 2. august 1744, Kirsten Lauritsdatter af Kjellerup bar ham, øvrige faddere var: Laurits Gregersen, Peder Sørensen og Søren Pedersen, Jens Hindbergs og Anders Krogsgaards

hustruer, alle af Hørup.

Peder Jensen bliver i 1775 gift med Anne Marie Pedersdatter, hun dør allerede i 1776, og bliver begravet på Sjørsløv kirkegård den 20. september. Derefter gifter Peder Jensen sig i 1777 med

Ane Nielsdatter

9.

der er født 1757, som datter af Niels Sørensen og hustru Maren Jonsdatter i Almtoft. Ane Nielsdatter er døbt den 22. februar 1757: Ole Jensens enke i Kjellerup bar barnet, øvrige faddere var: Søren Skræder, Niels Christensen, Jens Jensen, Christen Lassens hustru af Almtoft, og Else Jonsdatter af Kjellerup.

I dette ægteskab var der mange børn, men nogle døde som spøde. En særlig stor sorg rammer ægteparret i 1791, da beretter Sjørsløv kirkebog følgende: Jordet Peder Ellings 3 drengbørn. Den første født i Demstrup 1783 og død 1791, gammel 8 år, mindre end 13 uger, navnlig Peder Pedersen. Den anden søn, Niels Pedersen, født 11. september 1787 og død 7. februar 1791, gammel 3 år og 5 måneder og 7 dage. Den yngste og tredje søn Jens Pedersen, født i bemeldte Demstrup den 4. september 1789, og død den 5. februar 1791, 1 år 5 måneder og 1 dag. Alle tre bliver begravet på samme dag. Det fortælles ikke hvad de er døde af, men det må have været en eller anden smitsom sygdom.

Peder Jensen Elling optræder under flere forskellige navne, da han i 1762 konfirmeres i Almind kirke kaldes han Peder Jensen Hørup af Aunsbjerg. Senere optræder han under navnet Peder Jensen Kusk, dette navn må formentlig sættes i forbindelse med, at han før sit ægteskab har været kusk på Liselund. Ellingnavnet er det derimod vanskeligt at finde frem til, men det må antages, at han for en tid har kørt for et herskab ved navn Elling, og som følge deraf har fået navnet.

Peder Jensen Elling har sikkert, ved sit giftermål overtaget fæstet på gården, efter sin svigerfader. Den 22. maj 1802 køber han gården til selveje.

S k ø d e .

Skøde og Panteprotokol for Lysgaard-Hids Herreder 1801-1810 no. 3 55B.

Jeg underskrevne ejer af Hovedgaarden Aunsberg i Viborg Amt, Lysgaard Herred gør vitterligt: At jeg herved skøder og overdrager til Peder Jensen, den ham med hoshæftede mellem os oprettede Købecontrakt af 22. Maj 1802 solgte og af ham brugende Gaard i Demstrup By, Sjørslev Sogn, som hidentil har hørt under Aunsborg, og nu staar for Hartkorn 2 Tdr. 4 Skp. med dens tilhørende Mark og Ejendom saaledes som jeg selv ejer samme, og i overensstemmelse med forbemeldte vedheftede Købe Contrakt, hvoraf her anmærkes disse Vilkaar:

1. At Gaarden skal bestandig fra Dato være hoverifri. 2. At Køberen og Efterkommere bliver forbundne til at lade Gaardens Bygninger være assurerede i Brandkassen. At denne Gaard ikke mere må tjene til at completere eller underlægges nogen Hovedgaard. Da nu Køberen har betalt mig Købesummen 602 Rdl., siger sex Hundrede og To Rigsdaler, saa skal fornævnte solgte Gaard, saaledes som meldt være Køberens Peder Jensen og hans Arvingers sande og lovlige Ejendom med fuldkommen Ejendoms Ret, den han altsaa maa gøre sig saa nyttig som han kan og vil efter Love og Anordninger. Aunsberg d. 24. Juni 1803.

Lundahl (L.S.)

P a n t e o b l i g a t i o n .

5 Kr. Samme Protokol side 67.

Jeg underskrevne Peder Jensen af Demstrup forhen under Aunsberg Gods, kjendes og hermed vitterliggør skyldig at være til den almindelige Enkekasse den Summa 375 Rdlr. Skriver tre hundrede fem og halvfjerdenstyve dansk courant som mig af bemeldte Kasses Midler D.D. er laant og udbetalt thi lover og forpligter jeg hermed mig og mine Arvinger een for alle og alle eller nogle for een bemeldte Kapital 375 Rdlr. til ovenmeldte den almindelige Enkekasse eller hvor denne min Obligation med Rette i Hænde haves, rigtig at b

tale tilbage til hvilken 11. Juni eller 11. Decembris Termin samme med et halvt Aars lovlig Opsigelse forud fra en af Siderne bliver opsagt og imidlertid Kapitalen hos mig bliver staaende at erlægge af den 4. procent aarlig Rente, Halvdelen til hver 11. Juni og Halvdelen til hver 11. December Termin. Til Betyggelse for dette Laan, med deraf forfaldende Skadeløs Rente, og andre Omkostninger, pantsætter jeg herved med 1. Prioritets Panteret, min efter Skøde hvilket tilligemed denne Obligation løses og protocolleres tilhørende Gaard beliggende i Demstrup Bye, Sjørlev Sogn, Viborg Amt, af Hartkorn 2 Tdr. 4 Skp. med de til samme hørende Bygninger, hvilke i Brandkassen ere forsikrede for denne Summa 580 Rdlr. Ligeledes pantsætter jeg den mig tilhørende Besætning af Kreaturer og Avlsredskaber, den af Gaardens Marker indavlede Sød og Høslet, og det mig tilhørende Indbo, udi hvilken Gaard og Ejendom med alt tilliggende, saaledes som den nu er, eller herefter kan blive bebygget og forbedret, intet i nogen Maade undtagne den almindelige Enkekasse skal være og blive berettiget fremfor alle andre, indtil samme Kapital, Renter og Omkostninger skadeløst vorder afbetalt. Dersom jeg med Renterne til de bestemte Terminer udebliver, Pantet af mig ej holdes i god og forsvarlig Stand, Skatter og Afgifter måtte komme i Resistance, eller noget af Jordlodden til Forringelse maatte blive bortlejet, da skal Kapitalen være som opsagt af Kassen, saavel de som efter et halvt Aars Opsigelse, i Mangel af Kapitalens prompts erlæggelse være berettiget til at tiltræde Pantet og deri at søge sin Betaling; men hvis dette ikke skulle blive tilstrækkelig, de i mine øvrige Ejendele, hvor de med Rette befindes. Til Bekræftelse haver jeg denne min Pante Obligation som i 2 undertegnede Vitterligheds Vidners Overværelse underskrevet og forseglet, og maa samme paa min Bekostning, og uden mig nogen dertil givne Varsel indført i Pantebogen.

Viborg, den 24. Juni 1803.

Peder Jensen.

I Lysgaard herreds brandtakstationsprotokol, bog nr. 12, side 91, finder vi:

B R A N D T A K S A T I O N .

Anno 1802, den 11. august er af undertegnede branddirektør med taxationsmændene, tømmermand Peder Jensen af Elkier og murermester Christen Jørgensen af Haurbak foretaget følgende taxation til brandforsikring:

En gård i Demstrup, ejes og beboes af Peder Jensen matr.nr. vides ikke.

- a. Stuehuset norden i gården, 9 fag, $8\frac{1}{2}$ alen dyb, egeunder- og overtømmer, klinede vægge, stråtag, til stue, kamre køkken og bryggers med lovt, vinduer og døre, en jernbilægger kakkelovn og en indmuret kåberkiedel, på $\frac{1}{2}$ tønne, og en mindre dito på $\frac{1}{4}$ tønne, samt en skorsten og bageovn af vindtørrede, men skorstenspiben af brændte sten, takseret a fag 20 rdl. = 180 rdl.
- b. Det vestre huus 6 fag, $7\frac{1}{2}$ alen dyb, egeunder- og blandingsovertømmer, klinede vægge, dels strå, dels lynntag, til stald, hækelseshus og vognport, takseret til a fag 10 rdl. = 60 rdl.
- c. Det søndre huus 10 fag, $8\frac{1}{2}$ alen dyb, egeunder- og overtømmer, klinede vægge, stråtag, til lade og loe, takseret til a fag 18 rdl. = 180 rdl.
- d. Det østre huus 16 fag, 6 alen dyb, egeunder- og blandingsovertømmer, klinede vægge, dels stråtag, dels lynntag, til fæ, får og hølade, takseret til a fag 10 rdl. = 160 rdl. Ialt til 580 rdl.

Peder Jensen Elling døde i Demstrup, den 10. marts 1820, 76 år gammel, og blev begravet på Sjørsløv kirkegård den 19. marts. Hans hustru Ane Nielsdatter driver derefter gården til 1822, da hun overdrager den til sin søn Niels Christen Pedersen:

S k ø d e .

Jeg underskrevne Peder Jensen Ellings enke, Ane

Nielsdatter i Demstrup, gør vitterlig: At jeg herved sælger, skøder og aldeles overdrager til min søn Niels Christen Pedersen, som er hjemme hos mig og forretter min gårds drift, min ejendom og påboende gård, som står for hartkorn 2 td. 4 skp., med alle sine tilliggende ejendommers herligheder og byrder, således som min salig mand har været sand ejende af efter skøde fra hr. generalauditor Lindal af 24. juni 1803, tilligemed den i og med gården værende besætning og korntiende, og for den købesum

375 rdl. sølv.

skriver tre hundrede halv fjersindtyve og fem rbd. sølv.- og på følgende vilkår: 1. At køberen mod ny obligations indføring min salig mands, til den almindelige Enkekasse i København udstedte 1. prioritets panteobligation i bemeldte gård, stor 375 rdl. sølv.

2. Giver mig min fornødne ophold og pleje hos ham til min død.

3. Når min søn Søren Pedersen det forlanger, da svares ham fra gården, 1 seng med fulde tilbehør, 1 ko og 4 får. Det mig efter 2. post svarende ophold anslås til 16 rdl. årlig, der beløber for 5 år til 80 rdl., og det efter 3. post anslås endeligt til 45 rdl. sølv. Købesummen 375 rdl. Ialt udgør disse summa 500 rbd. sølv.

Da nu køberen, min søn Niels Christen Pedersen således som meldt er, har betalt mig købesummen 375 rd., og herved forpligter sig til at opfylde det i 2. og 3. post ham pålagte, skal gården med alle sine byrder og rettighe- der som foran er meldt, hvorunder gårdens kongetiende, ef- ter den med den øvrige efter byens beboere forfattede kon- trakt, er indbefattet, nu tilhøre køberen og hans arvinger, som nu retmæssige ejer nyttig vil og kan efter lov og anordning.

Demstrup, den 31. januar 1822. Ane Nielsdatter. (med ført pen)
Som værge: Christensen - S. Westergaard.

(Ane Nielsdatter og Niels Christen Pedersen bekræfter, at der ingen skriftlig købekontrakt har været mellem dem.)
1822, 18. marts læst ved Lysgaards og Hids herreds ret, at

panteobligationen på 375 rdl. er rettet til fra afdøde saalig mand til den nye ejer.

Denne søn Niels Christen Pedersen, er Bodil Sørensdaters første mand. Han dør kun et halvt år efter brylluppet, og Bodil bliver da gift med hans broder Søren.

Ane Nielsdatter dør den 5. marts 1822, 66 år gammel, og bliver begravet på Sjørsløv kirkegård den 13. marts.

Søren Jensen Impgaard.

10.

Var en af de store gårdmænd i Vium. Hans hartkorn var blandt de største. Han er søn af Jens Pedersen, der er nævnt som fæster i 1752. Da kirkebogen i Vium først begynder 1770, kan hans fødselsdag ikke findes. Men han er født 1755, idet folketællingen 1787 angiver hans alder til 31 år. Han nævnes første gang som fæster under Aunsbjerg 1788. I 1803 køber han gården til selveje, skødet findes i skøde og pante-protokol for Lysgaard Hids herreder 1801 - 10 no. 3, side 50.

S k ø d e .

Jeg underskrevne Ejer af Hovedgaarden Aunsberg i Viborg Amt, Lysgaard Herred, gør vitterligt, at jeg herved Skøder og overdrager til Søren Jensen, den ham med forheftede mellem os oprettede Købekontrakt af 5. og 14. april solgte, og af ham brugende Gaard i Demstrup By i Sjørsløv Sogn, som hidtil har hørt under Aunsberg, og nu staar for Hartkorn 2 Tdr. 4 Skp., med dens tilliggende Mark og Ejendom, saaledes som jeg selv ejer samme, og i Overensstemmelse med forbemeldte forheftede Købskontrakt, hvoraf her anmærkes disse Vilkaar. 1. At Gaarden skal fra Dato bestandig være Hoverifri. 2. At Køberen og Efterkommere blive forbundne til at lade Gaardens Bygninger være assurerede i Brandkassen. 3. At denne Gaard ikke mere må tjene til at complete eller underlægges nogen Hovedgaard. Da nu Kjøberen har betalt mig Kjøbesummen 600 rdl. siger seks Hundrede, saa skal fornævnte solgte Gaard saaledes som meldt, være Køberens Sø-

ren Jensen og Arvingers sande og lovlige Ejendom, med fuldkommen Ejendoms Ret, den han altsaa maa gøre sig saa nyttig som han kan og vil, eftersom og Arvingerne. Aunsberg, den 24. Juni 1803. Lindahl.

Fremlagt og læst i Lysgaard Hids Herreders Ret d. 4. Juli 1809 og Købekontrakten forevist. Læst i den virkelige Dommers Forfald, som konst. Linnet.

I 1812 overdrager han sin søn Jens Sørensen gården, dette skøde findes i Lysgaard herreds skøde- og panteprotokol nr. 6, side 365.

S k ø d e .

Jeg undertegnede Søren Jensen Impgaard, Vium, skøder til min søn, Jens Sørensen, min gård i Vium by på 2 td. 5 skp. o fdk. 1 3/4 alb. Har selv fået skøde på den, den 24. 6. 1803, fra generalauditor Lindahl, på Aunsbjerg. Jens Sørensen får gården på følgende vilkår:

1.

Jeg, Jens Sørensen, forbinder mig til, af nye og gode materialer, at bygge 5 fag hus, som jeg sætter i forsvarlig beboelig stand, med tække og klinede vægge, samt skorsten, hvilken bygning jeg opfører på det sted af gårdens ejendom, som dertil, af sælgeren bliver udvist. Ved denne bygning, udlægger jeg et stykke jord til kálhauge og forsvarlig indhegnet.

2.

I lige måde forbinder jeg mig til årlig at levere mine forældre, sålænge de lever, 2 skp. grøn land af det østre i marken, som jeg det første år gøder af gårdens gødning, men det følgende år ikke. Dog skal jeg årlig udkøre hans husgødning, og årlig pløje og beså, af min faders egen smø, havren, høste og indbjerger, således som det var mit eget korn, samt og anwise plads i gården, ifald han ikke dertil haver husrum. I lige måde leverer jeg årlig mine forældre et godt læs hø af Bræisig eng, hjemkørt i deres hus, 19 læs skudtørv, 16 snese til læsset, 2 læs lyng, alt leveret forsvarlig i deres hus, uden nogen bekostning for dem, samt

årlig græsser jeg for dem, 1 ko og 4 får med deres yngel, hvilken ko og får mine forældre udvælger af gårdens besætning, så snart jeg tiltræder gården.

3.

Når en af mine forældre dør, da ophører, ifald den efterlevende finder det forgot, enten det hele eller en del af det, som i anden post er fastsat, og bliver forandret derhen, at jeg årlig leverer den efterlevende, når forlanges 1 td. rug, 12 skp. byg, 8 pund ost, 8 pund smør, 8 pund flæsk, og malkning daglig af en ko. Dog skal denne forandring ikke bero på mig, men på den efterlevende fader eller moder.

4.

Til enhver af mine søstre, navnlig Mette og Bodil, udleverer jeg, når de skal givtes, en god forsvarlig ko og 4 får, samt desuden til Bodil en dragkiste, og efter egnens skik og brug, gør jeg deres bryllup, ifald det forlanges, men skulle det ikke forlanges, da betaler jeg derfor i vederlag til enhver 50 rdl., og skulle bemeldte mine søstre ikke blive givte, forinden de er 40 år gammel, da udbetaler jeg til enhver af dem, eller til, deres formynder, de i denne post bestemte 50 rdl. og 4 får.

Ifald en af mine søstre skulle dø, forinden de bliver givte eller have fyldt det 40 år, da kan den efterlevende ikke fordre noget af mig i arv.

5.

Endvidere forpligter og forbinder jeg mig til at beholde min søster Mettes søn, Søren Jacobsen i mit hus, holde ham til ære, og læse lære, og give ham hans forsvarlige underholdning, føde, klæde og øvrige pleje til han bliver confirmeret, eller har fyldt sit 16. år, og når han har fyldt sit 20. år, udbetaler jeg ham 20. rigsdaler.

6.

Så forbinder jeg, Jens Sørensen mig og til at betale den gæld, som hæfter på gården, nemlig 550 rdl., og betaler årlig renter af denne kapital på den tid, jeg tiltræder gården, og til den bliver betalt.

Da min søn Jens Sørensen, som køber, efter bemeldte poster har forbunden sig til at udbetale ialt penge 670 rdl., samt påtaget sig naturel præstationer, der kan anslås til capital 130 rdl., ialt 800 rdl., som er den solgte gårds værdi og købesum, så bepligter han sig herved til ingensinde, på bemeldte gård og besætning at gøre lån, så længe fornævnte 800 rdl. ikke er udbetalt, eller så længe sælgeren lever, da jeg og mine, skal være berettiget til, i gården og dens besætning at gøre os betalt frem for nogen anden kreditor, for hvad de af køberen er tilstået af gården og dens besætning.

Da jeg således er sket fyldest for den hernevnte gård og ejendom, hvis købesum er 800 rdl., så skal samme fra nu af, tilhøre køberen og arvinger, som en fuldkommen ejendom.

Det bemærkes, at ejendommen ikke må sælges til en hovedgårds completering.

Til stadfæstelse, er dette mit udgivne skøde af mig underskrevet og forseglet, samt tillige underskrevet i 2 vitterlighedsvidners overværelse

Vium, den 19. juni 1812. Søren Jensen Impgaard (m.ført pen)

Til vitterlighed underskriver: Meldal Poul Herping.

(sidste m. ført pen)

At ingen købekontrakt, skriftlige conditioner eller noget andet sådant document om dette køb imellem os, eller andre på vore vegne har været oprettet, det bekræfter vi herved således som vi, når forlanges, ved vor eed trøste os til at stadfæste

Jens Sørensen (med påholden pen) Søren Jensen Impgaard
(med ført pen)

Betalt til sognets fattigkasse 1 m. 8 sk., tilstår Meldahl.
Vium præstegaard den 22. 6. 1812.

Løst v. Lyseg. ret 22. 6. 1812. På det solgte hartkorn er pantsat til den almindelige Enkekasse 395 rdl. 1 prioritet og til Lindahl 172, 3, 4 sk. 2. prioritet.

Hvor længe ægteparret bliver i aftægtsboligen ses ikke, men ved tællingen 1834 bor de hos datteren, Bodil i Demstrup. Her dør han den 7. oktober 1837. Kort i forvejen har Bodil mistet sin mand.

Søren Impgaard begravnes på Sjørsløv kirkegård d. 15. oktober. 85 år gammel.

Han blev gift med Maren Christensdatter omkring 1784.

Maren Christensdatter.

11.

Hun er ikke født i Vium eller omliggende sogne. Måske er hun født i Viborg, for ved deres børns dåb, er der flere gange nævnt en Cecilie Christensdatter, fra Viborg, der var gudmor. Heller ikke deres bryllup har man kunnet finde, idet en kirkebog i Viborg er så simpel, at den ikke må udlånes.

Ifølge folketællingen 1787 er hun født 1757, idet hendes alder 1787 angives til 30 år. Hun dør hos sin datter og tredie svigersøn, Bodil og Christen Poulsen i Demstrup. Hvad årsagen er til, at de flytter fra den nye aftægtsbolig i Vium, ses ikke. Vi må tage fantasien til hjælp.

Hun dør den 24. februar 1839, 83 3/4 år gammel, og begravnes på Sjørsløv kirkegård den 3. marts.

Anders Rasmussen Rask

12.

er født i Sjørsløv, som søn af Rasmus Pedersen Rask.

Han er døbt i Sjørsløv kirke den 21. april 1749, båret af Anne Marie Lundsdatter i Demstrup. Faddere er: Niels Andersen Smed, Niels Pedersen Kusk, Anders Krogsgaards hustru, Peder Bøylunds hustru, og Kirstine Hvam i Sjørsløv.

Han troloves i Sjørsløv den 29. juni 1776, med Anne Jensdatter. Forlovere er: Peder Bøylund og Niels Brødløs. Den 28. september viedes i Sjørsløv kirke, Anders Rasmussen Rask og

Anne Jensdatter.

13.

Hun er født i 1748, som datter af Jens Bøylund og hustru

Anne Nielsdatter.

Anne Jensdatter blev døbt i Sjørslev kirke den anden februar 1748: Båret til dåben af Anders Krogsgaards hustru, øvrige faddere var: Jens Krogsgaard, Niels Smed, Peder Thuesens hustru og Christen Hvammes hustru.

Anders Rasmussen Rask får den 24. juni 1803 skøde på gården.

Anders Rasmussen Rask døde den 10. marts 1804, 55 år gammel, og blev begravet på Sjørslev kirkegård den 18. marts.

Anne Jensdatters død har ikke været muligt at finde, men hun lever endnu i 1805, da hun overdrager gården til sin søn.

Om Anders Rasmussen Rask, fortæller Evald Tang Kristensen i Jyske folkeminder, bind 8, side 57, følgende:

Der var en mand i Sjørslev, der hed Anders Rask, og hans bæster plejede at græsse på ø Østermark. Se, han går derned, sådan ad sengetid og vil hente dem hjem. Han fandt bæstet, som han tykte var hans blissede. Han kommer til halen af hesten og lister ved så stille og vil da fange den, for de gik jo løse. Ved det han nu kommer hen ad og vil tage om den, får han hånden om for halsen, men hvad sker! så er der intet hoved. Manden måtte gå med uforrettet sag, og bæstet gav et skogger ad ham. Men dengang han kom hjem, fik han sådan hovedpine. Sådan er mig fortalt, og det var i forrige århundrede, det passerede.

Christen Pedersen Snedker

14.

er født i Demstrup i 1745, som søn af Peder Andersen Brod og hustru Kirsten Eriksdatter. Han er døbt Store Bededag 1745, og blev båret af Henrich Grøgersens hustru i Hørup, faddere var: Niels Grøgersen, Christen Thøgersen og Anders Krogsgaard.

Den 2. juli 1771 bliver han-trolovet, og den 24. oktober, i Elsborg kirke, viet til Kiersten Nielsdatter. Hun dør 1779, og bliver begravet på Sjørslev kirkegård d.

13. januar. Allerede 2 måneder efter bliver Christen Pedersen Snedker den 12. marts trolovet og den 6. april i Sjørslev kirke viet til

Maren Andersdatter

15.

forlovere var: Hans Smed af Elsborg og Søren Sørensen i Vester Vandet.

Maren Andersdatter er født 1756, det ses ikke hvad faderen hedder, men moderen er Maren Nielsdatter, der dør 1783, 62 år gammel.

Christen Pedersen Snedker døde i Demstrup den 26. januar 1814, 69 år gammel, han blev begravet på Sjørslev kirkegård den 9. februar.

Jens Pedersen Krogsgaard

16.

er født i Hørup. Hans fødselsdag og år kan ikke ses bestemt, men det er omkring året 1700.

Den 17. januar 1733 bliver han trolovet med Karen Sørensdatter i Hørup. Forlovsmandene var: Jens Hindberg og Søren Pedersen, begge af Hørup. De holdt bryllup den 20. marts 1733.

Jens Pedersen Krogsgaard dør 1755 og bliver begravet på Hørup kirkegård den 8. juni. Det angives ikke hvor gammel han var.

Karen Sørensdatter.

17.

Det fremgår ikke af kirkebogen, hvornår hun er født. Hun dør 1758, og bliver begravet den 10. december på Hørup kirkegård. Hendes alder angives ikke.

I året 1752 overdrager Steen Jørgensen, Aunsbjerg til sin søn Steen Steensen. I skødet, der er indført i Viborg landtings skøde og panteprotokol er der en jordebog over Aunsbjerg fæstere. I den står: Hørup: Jens Krogsgaard og Anders Krogsgaard (rimeligvis brødre) Hartkorn: 5-3-2 2/3, landgilde: 1 skp. 1 1/3 fdk. rug, 1 skp. 2 2/3 fdk. byg, 2 skp. 2 2/3 fdk. havre, 1 1/3 lispund smør, 2/3 fœnød (nød = ungkreatur. fœnød = føde-kreatur), 2/3 gås, 1 1/3 høne, 1 rdl. arbejdspenge, 2 rdl. 4 m.

Niels Sørensen

18.

levede i Almtoft året 1757, han var gift med

Maren Jonsdatter.

19.

Jens Pedersen

20.

nævnes i det skøde, der udfærdiges da Steen Jørgensen i året 1752 overdrager Aunsbjerg til sin søn Steen Steensen. Han nævnes da som fæster på en gård, hvis hartkorn er 3 tdr. o skp., 2 fdk., o alb.

Rasmus Pedersen Rask

24.

er født i Sjørslev 1715, som søn af Peder Rask og hustru Karen Enevoldsdatter.

Rasmus Pedersen er gift 3 gange, kirkebogen oplyser ikke hvad hans første kone hedder, der nævnes kun, at Rasmus Pedersens kone blev begravet i 1772, 55 år gammel. Derefter bliver han den 27. november samme år gift med Anna Pedersdatter fra Vranum, hun dør i Sjørslev den 9. maj 1788. Samme år gifter han sig atter, denne gang med Maren Pedersdatter.

Rasmus Pedersen dør natten mellem den 12. og 13. november 1794, som aftægtsmand hos sin søn Anders Rask, 79 år gammel. Han begravnes på Sjørslev kirkegård den 16. november.

I Aunsbjerg skifteprotokol, side 87, findes det endelige skifte efter Rasmus Pedersen, af dette fremgår det at der er følgende arvinger: 1 søn Anders Rasmussen, 45 år, gårdmand i Sjørslev, en datter Johanne Rasmusdatter, har været gift med Jens Christensen, Sjørslev. Og Bodil Rasmusdatter, død, men efterladt sig i ægteskab med Christen Jensen i Sjørslev trende børn: 1 søn Christen Christensen, 18 år, 1 datter Inger, 21 år, 1 datter Marie, 20 år. Enken Maren Pedersdatter er hans tredje kone. Hele boet opgøres til 20 rdl., men der skyldes 10 rdl., så der er kun 10 rdl. til deling.

Ved skiftemødet den 14. april, foreligger tre erklæringer: 1 fra Anders Rasmussen. 1 fra Christen Jensen. 1 fra Johanne Rasmusdatter. Alle erklærer de, at de har fået

mere, end de kan tilkomme, mens Rasmus Pedersen levede. Ja om hans efterladenskaber blev bragt til den yderste skilling ville det overskyende beløb kun andrage 10 rdl. Erklæringerne er alle underskrevne den 16. december 1794. De underskriver også på at betale, hvad skiftet hos forvalteren måtte koste.

(Læst den 26. juni 1795. Indført i pentaprotokol 1, folio 73)

Nedenstående ordret erklæringen fra Johanne Rasmusdatter:

Arveafkald: Jeg underskrevne Johanne Rasmusdatter med laugværgen Peder Nielsen i Sjørsløv, gør vitterlig, at da jeg i min salig faders levende live, har fået een og anden hjælp, og er blevet forstrakt på min tilkommende arv efter ham, en ikke ubetydelig del, og jeg nu ved at have fået fuldkommen besked om hans efterladenskaber, der alene beløber sig til 10 rdl., gælden fraregnet, at jeg har fået over og ikke under den arv, jeg ellers ved en lovlig deling kunne blive tillagt, så meddeler jeg herved afkald og kvittering for den mig således forud betalte arv efter min salig fader, bemeldte Rasmus Pedersen, Sjørsløv, der langt overgår, hvad jeg nu ved hans efterladenskabers lovlige deling kan tilkomme, hvorfor jeg og herved forbinder mig at holde skifteforvalteren fri for al arv i den henseende. Sjørsløv, den 16. dec. 1794. Johanne Rasmusdatter.

Læst 26. 6. 1795. Pantebog nr. 2, side 73.

.....

De to andre erklæringer (arveafkald er omtrent enslydende med denne.)

Jens Bøjlund,

26.

Hans fødsel og død har det ikke været muligt at finde, men i 1745 bliver han trolovet med

Anne Nielsdatter

27.

af Sjørsløv. Hende har det heller ikke været muligt at finde noget om.

Peder Andersen (Brod)

28.

var gårdfæster i Demstrup, og det må antages, at det er ham der har været fæster på slægtsgården. Da Peder Jensen Elling i 1775 bliver gift med Peder Andersens datter Anne Marie Pedersdatter, overlader han dem fæstet. Anne Marie Pedersdatter dør imidlertid allerede i 1776, og Peder Jensen Elling gifter sig så med Ane Nielsdatter, og det er deres efterkommere der i dag har den gamle slægtsgård. Peder Andersen Brod var gift med

Kirsten Eriksdatter.

29.

Maren Nielsdatter.

31.

Hun døde i 1783, 62 år gammel, og bliver begravet på Sjørlev kirkegård.

Peder Andersen Krogsgaard.

32.

I Viborg landtings skøde- og panteprotokol fra 1732, er der i skødet til Steen Jørgensen, Aunsbjerg, en jordebog, der beretter, blandt andet, Hørup: Peder Andersen Krogsgaard, hartkorn, 2 tdr. 5 skp. 1 fdk. o alb. Landgilde: 2 skp. rug, 2 skp. byg, 5 skp. aure (havre). I arbejdspenge 1 rdl. Han hører til de såkaldte frie bønder, der har købt sig fri for hoveriarbejde. Han er antagelig født i Demstrup. Han dør i Hørup den 18. februar 1738, men der er ingen alder angivet ved hans død.

Peder Jensen Impgaard.

40.

I 1732 den 11. juli køber Steen Jørgensen, Aunsbjerg. I den anledning er der i Viborg landstings pante- og skødeprotokol i skødet optegnet alle de gårde, som Aunsbjerg var ejer af. Her findes følgende:

Peder Jensen Impgaard. Hartkorn: 3 tdr. o skp. o fdk. 2 alb., landgilde: 4 skp. 2 fdk. rug, 1 skp. 2 fdk. byg, 7 skp. 2 fdk. aure (harve), 2 lispund smør = 2 m. 6 sk., 1 svin = 28 sk., et fœnød = 1 m. 12 sk. (nød = ungdreier).

Jens Pedersen Bøjlund.

52.

Det er ikke meget, der har kunnet findes om ham. I Sjørsløv kirkebog 1763 står der: Begravet Jens Pedersen Bøjlund af Melvandet, 79 år gammel. Fader til unge Jens Bøjlund i Sjørsløv.

Anders Pedersen Brod.

56.

Må vi antage at være fader til Peder Andersen Brod. Han har nemlig også været fæster på den gamle sløgtsgård, og man må derfor efter navnet på den næste fæster gå ud fra, at denne er hans søn.

Anders Pedersen Krogsgaard.

64.

I matr. 1688 nævnes en gård i Demstrup, hvis hartkorn opgives at være 4 tdr. 5 skp. 1 fdk. o alb. og fæsterne er Anders Pedersen Krogsgaard og Poul Pedersen. Denne Anders Pedersen Krogsgaard, må vi antage, er fader til Peder Andersen Krogsgaard, som er fæster i Hørup, og som dør i 1738.

Jens Pedersen Impgaard.

80.

I Randers amtstuearkiv findes en fortegnelse over hartkornet i Vium sogn i 1705, heri finder vi, at en gård i Vium med hartkorn 3 tdr. o skp. 1 fdk. o alb. beboes af Jens Pedersen Impgaard, han er fæster under Aunsbjerg.

Peder Lassen Brod.

112.

Her er vi atter på usikker grund, da næsten alle Aunsbjergs arkivalier er gået tabt, og kirkebøgerne først begynder 1739, men det ligger nært at tro, at Peder Lassen Brod er fader til Anders Pedersen Brod. Peder Lassen Brod var selvejergårdmand i Sjørsløv. Et uddrag af Viborg tingbog fortæller, at den 12. marts 1662 fremstod Peder Lassen Brod i Sjørsløv, på Lysgaard herredsting, og lovbød sin arvepart udi den halve selvejergård i Sjørsløv by, som han havde arvet efter sine salige forældre og lovbød den til fædrene og mødrene frænder, Anders Pedersen i Vindum på sin hustrus vegne, Christen Christensen ibid (samme sted) på sin hustrus vegne, Jens Sørensen i Sjørsløv, på sin hustrus vegne, Søren Lassen Brod samme sted, P.

Jespersen i på sin hustrus vegne.

Iøvrigt er Brod slægten meget gammel i Sjørslev. Allerede i slutningen af 14hundred tallet boede her en Las Brod, han var herredsfoged i Lysgaard herred, og den ældste kendte ejer af Palstrup. I 1549 nævnes en Jens Brod, og i 1600 tallet er der flere ved navnet Brod.



Dansk Slægtshistorie
 bind 4, side 100



Dank Slægtshistorie
 August 44. Kjøbenhavn

