



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



VON
BRANDENBURG

AV
HARRY W. WALLI

Å B O

1961

Särtryck ur Genealogiska Samfundets i Finland
årsskrift XXXVII 1957–1959
jämte tillägg tab. A–E.

Tryckt i 50 exemplar av vilka
detta är N:o 50 -



ÅBO TIDNING OCH TRYCKERI AKTIEBOLAG

ÅBO 1961

Lisiä Suomen Ritarihuoneeseen merkitsemättömien vierasperäisten aatelissukujen tuntemukseen.

Bidrag till kännedom av å Finlands Riddarhus icke upptagna adliga ätter av utländskt ursprung.



XII. von BRANDENBURG

Av

Bitr. direktör HARRY W. WALLI, Helsingfors



ARNOLD MERCATOR: Osnabrück med omgivning 1581. Bissendorf, Borgloh, Holte, Oesede återfinnas å kartans nedre del.

Ätten von Brandenburg har tills vidare kunnat ledas till Sylvester von Brandenburg, som uppträder första gången 1563, då hauptman vid översten Georg von Holles värvade regemente i dansk tjänst.¹ Genom hans köp av det adligt-fria godset Mühlenerbe eller Uphausen invid Bissendorf i amtet Iburg nära Osnabrück år 1566 blev ätten bofast på denna ort.² Godset innehades av ättemedlemmar ända till år 1885.³ Med Sylvester von Brandenburgs sonsons trenne söner delade sig ätten i tre grenar. Den älsta sonen Johan övertog sitt i närheten belägna modernegods Borgloh och hans efterkommande har kunnat följas till slutet av 1700-talet. Den yngsta sonen Kristoffer övertog fädernegodset men hans släktgren utdog redan med hans dotter. Godset övergick då till den mellersta sonen Adolf Johan, bosatt i Ingermanland. Dennes enda son, Georg Fredrik, slutligen överste i svensk tjänst, bosatt i Jorois, ärvde egendomen. Den sistnämndes älsta son Johan Adolf överflyttade till Osnabrück och övertog egendomen men efterlämnade endast döttrar och godset övergick därefter till kvinnolinjen. Från honom härstamma dock tvenne sidolinjer, som bära namnet Brandenburg och en av dessa fortlever fortfarande i Tyskland. Från överste Georg Fredrik v. Brandenburgs yngre son Gustav Vilhelm härstammar den finska grenen av ätten, som i Finland utdog på svärdssidan 1937. Flere medlemmar av ätten ha utflyttat till Ryssland och det är möjligt, att deras ättegrenar fortleva.

Ätten intager såtillvida en särställning bland Finlands icke introducerade adliga ätter, att ätten beviljats rätt till introduktion på det finska riddarhuset ehuru den icke fullföljde introduktionen.

Adolf Fredrik von Brandenburg (tab. 11) blev 30.4. 1681 naturaliserad svensk adelsman med bibehållande av sitt tidigare vapen. Introduktion å Sveriges Riddarhus söktes av Gustav Vilhelm von Brandenburg (tab. 15), men den beviljades ej av nedan anförda skäl. Sonsonen Verner Vilhelm von Brandenburg (tab. 16) fick sin introduktionsansökan i Finland beviljad 24.3. 1819, men introduktionen fullföljdes ej av ekonomiska orsaker.

Ätten är en utpräglad militärsläkt med intresse för jordbruk. Först i de yngsta generationerna ha ättemedlemmar övergått till övriga yrken, främst inom civilförvaltningen och lantmäteriet. Ättens mest betydande medlemmar äro den nämnda översten Georg Fredrik v. Brandenburg och

historieforskaren och museimannen, generallöjtnant Nikolai v. Brandenburg. Ehuru ätten uppvisar endast ett relativt litet antal medlemmar härstammar från den genom ättens kvinnliga medlemmar ett mycket stort antal familjer inom kultursläkter såväl i Finland som i Sverige.

Sylvester v. Brandenburgs härstamning har tillsvidare icke kunnat utredas. Personer med namnet Brandenburg, som skulle kunna sättas i förbindelse med honom, ha icke före hans framträdande anträffats i biskopsdömet Osnabrück och hans förfäder bör därför sökas i andra delar av landet. Uppgiften försvåras därigenom, att han framträder under en synnerligen orolig tid, då hela Tyskland befann sig i jäsningstillstånd. Från trakter, som behärskades av katolskt sinnade styresmän flyttade protestanter till trakter, där förföljelser icke förekommo. I motsvarighet härmed flyttade katoliker från de protestantiska länderna. Härigenom bosatte sig familjer på orter med vilka de ej tidigare haft förbindelser.

Då Tyskland vid tidpunkten för Sylvesters framträdande hade fred med sina grannar strömmade till det av överste Georg v. Holle värvade regementet knektar från vidt skilda trakter, huvudsakligast dock från Västtyskland. Ur rullorna för regementet framgår, att ehuru ett stort antal knektar voro hemmahörande i överste v. Holles hemtrakt Minden tjänstgjorde där knektar från Oldenburg, Köln, Nürnberg, Leipzig, Berlin osv. En närmare lokalisering av Sylvesters hemtrakt är därför på den vägen icke möjlig.⁴

Hauptmannen eller ryttmästaren var i tidens danska armé den viktigaste officeren efter översten.⁵ Då Sylvester innehade denna befattning kunde han ha vunnit den antingen genom tidigare framgångsrik militärtjänstgöring eller genom börd. I en längd över officerare i överste v. Holles danska regemente är Sylvester upptagen efter hauptmännen greve Wilhelm zu Schwarzburg, greve Adolf v. Nassau, Eustachius v. Wulffen och Christoffer Munch, vilka alla tillhörde kända adliga ätter och före Johan Rodewald, som tillhörde en vapenförande släkt.¹⁻⁶ HERMAN HAMMELMANN nämner i sin oldenburgiska krönika Sylvester mot slutet i en förteckning (med 18 namn) över överste v. Holles hauptmän.⁷ Dessa omständigheter lämna en tydning i bägge riktningarna öppen. I tillgänglig litteratur över överste v. Holles tidigare officerare nämnes icke Sylvester v. Brandenburg.

Alternativet att anknyta Sylvester v. Brandenburg till någon annan känd ätt med samma namn eller vapen har undersökts. Vilket vapen Sylvester själv förde kan icke bevisas, men att han förde ett vapen är mycket troligt, då i bouppteckningen efter hans son Georg nämnes ett pitschaft i guld. Det är även uppenbart, att detta vapen är detsamma som fördes i de olika grenarna av ätten som stiftades av den sistnämndes barnbarn.

Ätten för en kluven sköld, till höger en halv krönt framkommande dubbelörn i silver på blått fält, till vänster tvenne gyllene andreakors ställda över varandra i rött fält. På hjälmen den halva örnen mellan tvenne vingar, ovan vita, nedan röda, kransen och hjälmtäcket i guld och rött.

Från tiden för Sylvester v. B:s framträdande har anträffats patricier-släkter med namnet Brandenburg i Hamburg (vapen: brinnande borg)⁸, i Stralsund (vapen: sjömanshustru som stöder ett ankare)⁹, i Biberach (vapen: tjur med ring i nosen)^{10, 12} och i Köln (vapen: tre stolpar belagda med tre rosor 2:1)¹⁴, men deras vapen ha ingen gemenskap med ifrågavarande ätts vapen. Följande adliga ätter Brandenburg kända före medlet av 1500-talet ha påträffats. Först må nämnas ätten von Brandenburg i Limburg 1360—1455 (vapen: fyra stolpar med fyrkant i övre högra hörnet, i detsamma en borg, ofta brinnande).¹³ En gren av greveätten till Vianden på borgen Brandenburg vid Sauer i Luxemburg 1300—1444 (vapen: blank sköld).^{10, 11, 14} Ätten Brandenburg på en likabenämnd dubbelborg vid Lauchröden, känd 1133—1426, då ätten var tvungen avyttra borgen och dess rätt talrika manliga medlemmar försvinna ur traktens urkunder. Vapnet är en delad sköld med en uppstigande halv dubbelörn i övre delen.^{10, 11, 15} Ätten Brandenburg i Inntal vid Rosenheim, känd 1120—c. 1310, vapen troligen trenne brinnande borgar.¹⁰ Slutligen förekommer ätten Brandenburg, som är uppkallad efter en borg vid Iller nära Holzheim. Den är den enda av dessa ätter vilkens vapen påminner om ifrågavarande ätts vapen. Denna ätt utgör en gren av ätten Kirchberg med en morisk kvinna som huvudfigur i vapnet men dessa grevar av Brandenburg förde en kluven sköld med en halv dubbelörn i ena fältet och en balk i andra fältet. Ätten är känd från början av 1200-talet till början av 1300-talet.^{10, 16} Något samband med den ätt som representeras av Sylvester von Brandenburg och dessa ätter Brandenburg har icke kunnat påvisas.

Ett antal tyska genealoger ha framkastat möjligheten, att Sylvester skulle vara en illegitim son till någon medlem av ätten Hohenzollern, som då regerade i Brandenburg. Även Berliner Hauptarchiv har omfattat denna hypotes. Känt är, att kurfursten Joakim II, 1505—1571, hade flere oäkta barn. Som son till honom anföres bl. a. en Achatius von Brandenburg, kurfurstligt råd, som förde en delad sköld, i den övre delen en växande dubbelörn.¹⁷ Något belägg för denna hypotes har icke framkommit.

Utredningar över ifrågavarande ätt von Brandenburg har tidigare publicerats av BERNHARD SCHLEGEL och CARL ARVID KLINGSPOR i »Den med sköldebref förlänade men ej å riddarhuset introducerade svenska adelns Ättar-taflor» (Stockholm 1875) och av AXEL BERGHOLM i »Suku-

kirja Suomen aatelittomia sukuja» I (Kuopio 1901). Dessutom har dr. med. RUDOLF VOM BRUCH i sitt arbete »Die Rittersitze des Fürstentums Osnabrück» (Osnabrück 1930) redogjort över de grenar av ätten, som varit bosatta på familjegodset i Osnabrück. De bägge förstnämnda utredningarna äro mycket bristfälliga och VOM BRUCH anför släktmedlemmar endast i den mån de haft betydelse för godsets historia. En sammanfattning av efterföljande utredning har förf. tillsammans med prof., dr. FR. von KLOCKE publicerat i »Beiträge zur Westfälischen Familienforschung», band XIV, 1955—56/1—2.

Material över ätten har insamlats av FR. G. W. LODTMANN⁹¹ på slutet av 1700-talet, vilket material sedermera under 1800-talets senare hälft kompletterats av genealogen, dr.med. NIEBERG¹⁶⁵ och dessa samlingar förvaras i Niedersächsisches Staatsarchiv, Osnabrück. Även DANIEL TILAS har i sina samlingar en kortfattad utredning över ätten. Ytterligare må nämnas, att professor ERNST NORDSTRÖM i sitt manuskript »Genealogia Armfeltiana» (RA) behandlar ätten, men ej lämnar mycket utöver det som ingår i tidigare utredningar.

På Uphausen har funnits ett rikhaltigt arkiv. Det omtalas redan 1614 och från år 1702 finnes en förteckning över arkivet. Den upptager 126 nummer, däribland även paket med handlingar. Från 1500-talet upptages 8 handlingar. Vid godsets försäljning 1885 medtog säljaren en del av dessa 1500-talshandlingar samt några förläningsurkunder och de förvarades senast hos hans son, dr. E. Krüger i Hellerup. En del av arkivets handlingar förvaras i Niedersächsisches Staatsarchiv i Osnabrück som deposition av Historischer Verein Osnabrück. Men enligt uppgift av dr. E. Krüger förstördes vid försäljningen av godset flere kistor med handlingar.

En rikhaltig samling av fotografier över ättens medlemmar har sammanbragts av järnvägsinspektör EINAR STÅLHANDSKE och en stor del av här återgivna porträtt härrör från denna samling.

Författaren står i tacksamhetsskuld till författarinnan Mathilde Sievers i Osnabrück och stadsöverinspektören Bernhard Südbeck i Vechta, som bägge med stort intresse bistått vid arkivforskningen på resp. orter samt till medicinalrådet, med. dr. Rudolf vom Bruch (†), Esslingen, och med. dr. Strewe (†), Jena, för omfattande och instruktiva uppgifter.



Haus Brandenburg, Uphausen

Tab. 1.

1. **Sylvester von Brandenburg.** Anträffas i urkunder första gången 1563 då han inträder som hauptman i överste Georg von Holles värvade trupper.¹ Då Fredrik II av Danmark förberedde sitt krig mot Sverige anställde han flere kända tyska härförare, bland dem Georg von Holle. De fingo i uppdrag att värva landsknektar och ryttare. Överste von Holles trupper mönstrades vid Roskilde i juli 1563. Den 1.8. 1563 förklarade Danmark krig och överste von Holles regemente tog del i krigshandlingarna tills han i september följande år lämnade dansk tjänst. Under regementets nya chef Lazarius Strickfuss deltog regementet bl.a. i slaget vid Svarträ den 20.10. 1565, varvid det led svåra förluster och icke mera kunde hållas tillsammans utan upplöstes kort därpå i Ystad.¹⁸ Huru länge Sylvester von Brandenburg stod i dansk tjänst har icke kunnat fastställas men för sin egen och sin fänikas del hade han till den 12 maj 1564 att fordra av danska kronan 18,326 daler.¹

Överste Georg von Holle stod i tjänst hos grevinnan Anna av Tecklenburg, då han den 3.6.1566 bekräftar ett köpebrev mellan henne och Sylvester von Brandenburg, som måhända även stod i hennes tjänst. Medels detta köpebrev försålde grevinnan Anna det adligt-fria godset »Mühlenerbe»* i Uphausen i Bissendorf församling beläget c. 9 km sydost från Osnabrück på en höjd invid landsvägen till Melle.² Köpet omfattade karaktärshuset, »Wohnung», varmed betecknades en för en adelsman lämplig bostadsbyggnad, skogen ovanför »Krummenkamp», trädgården ovanför dammen, dessa i burskapet Uphausen, Loders arvegård och Hertbrinks torp i burskapet

Eidersdorf (dessa voro osnabrückiska län) samt ytterligare Schleuters gård i burskapet Holstein, Riemanns torp i burskapet Eidersdorf samt gården Ekeren, vilka icke voro förläningar. Förutom gården Ekeren, som låg i Engeter församling, lågo alla dessa egendommar i Bissendorf församling. Den 6.6. samma år stadfäste den i Finland födde biskopen Johannes IV av Osnabrück (Johan av Hoya) köpet och Sylvester von Brandenburg erhöll förläning därpå samma dag. Förläningen förnyades av biskop Henrik III den 4.10. 1579 och 4.2. 1584.³

Död c. 1578.^{10b, c}

II. Söner:¹⁹

Hans, d. 1588. Tab. 2.

Georg, d. före 1612. Tab. 3.

Tab. 2.

II. **Hans von Brandenburg** (son till Sylvester, tab. 1). Mellan honom och hans broder Georg (tab. 3) uppgjordes en överenskommelse över dispositionen av de ärvda fastigheterna och enligt densamma skulle Hans anses för den rätta arvingen till egendomarna, varjämte Hans för sig och sina arvingar undantog egendomen Ekeren i Engeter församling. Broder Georg skulle dock ha rättighet att för 400 thaler inlösa egendomarna framom en främmande. Efter faderns död övertog Hans egendomarna och innehade dem i 9—10 år intill sin död.^{10b, c} Boet var dock belastat med skulder och den 18.8. 1590 stadfästes i närvaro av släktingar och övriga vittnen en överenskommelse mellan Hans arvingar å ena sidan och brodern Georg å andra sidan och Georg erhöll enligt denna överenskommelse all den fasta egendom, som tillhört Hans genom att betala Hans skulder, vilka betydligt överstego det belopp på 400 thaler, för vilket Georg var berättigad inlösa egendomarna.^{10b, c} — Till förmyndare för hans omyndiga barn utsågs brodern Georg.^{10d} — D. i Frankrike 1588.

III. Barn:¹⁹

* Detta gods, »Mühlenerbe», även kallat »Uphausen», senare »Haus Brandenburg», har uppkommit ur en av biskopen i Osnabrück förlänad kvarngård. Gården, bebodd av en landbonde, innehades i äldre tider av den i staden Osnabrück mäktiga och ansedda familjen von Melle. Borgmästaren i Osnabrück Altstadt Hermann von Melle fick förläning på gården 1350 och hans son Hermann »der alte» år 1412. Redan då fanns kvarnen på gården. Godset gick i arv till den sistnämndes son, borgmästaren Hermann och dennes son Johan, som 1426 fick förläning på densamma. Därefter gick egendomen ur släkten och den försålles av Johan Erdmann till grevinnan Ermenport av Tecklenburg och fick hon 1523 och 1534 förläning på godset. Redan vid denna tid hade av egendomen bildats ett adligt-fritt gods. Det gick sedan i arv till grevinnan Ermenports dotter Anna, som försålde godset till Sylvester von Brandenburg.³

Karaktärshuset är nu en enkel byggnad i tvenne bostadsvåningar med högt tak och tjocka murar, synbarligen uppkommen genom ombyggnad av en tidigare mindre byggnad.

A handwritten signature in black ink, reading "Claus Brandenborch genant Scholler". The script is cursive and somewhat stylized, with a large initial 'C'.

Klaus. Skriver sig 1614 och 1616 »Claus Brandenborch genant Scholler». Deltog c. 1606 tillsammans med andra söner till junkare från Osnabrück (v. Torloh, v. Mosney-Pickart, v. Lünig) i tidens rövartåg.²⁰ Var redan 1609 i krigstjänst på en från Osnabrück avlägsen ort.^{19b} Deltog i dansk tjänst i det s.k. Kalmarkriget som furir i kapten Wolf Heinrich v. Wer-sabes regemente under hertig Georg av Braunschweig-Lüneburg och er-håller av hertigen en skrivelse daterad fältlägret vid Kalmar 11.9. 1611 där hertigen uttalar sig för honom på grund av hans goda uppförande.^{19a} Kvarstod i samma tjänst ännu 15.2. 1612 och daterar en skrivelse den 22.1. 1612 i Werden.^{19b, c} Dödade 1618 i duell Johann v. Gladebeck, herre till Schwegerhof, en av sin tids största odågor, som berusad hade antastat hon-om.^{21, 22} Värvade 1619 för hertig Maximilian av Bayern och råkade i Bramsche i strid med de värvade, som ville annullera värvningen. Kallas då »ein alter Soldat». ²¹ Har icke påträffats senare — anslöt sig möjligen till hertig Maximilians trupper, de 30,000 man, som hertigen 1619 sände till kejsar Ferdinand II:s undsättning och som erövrade Oberösterreich. —

Anförde år 1609 på egna och sina syskons vägnar klagomål vid den and-liga hovrätten i Osnabrück emot sin farbror Georg och påstod, att farbro-dern under klagandenas minderårighet år 1592 utan deras vetskap skulle ha tillskansat sig klagandenas arvegods Ekeren och ansökte nu om att återfå densamma. På grund av sin krigstjänst kunde Klaus icke avvakta processens utgång.^{19b} Den 11.9. 1611 införfäffade han sig av sin chef, hertig Georg av Braunschweig-Lüneburg en rekommendation till dåvaran-de biskopen i Osnabrück, hertig Filip Sigismund av Braunschweig-Lüne-burg, där biskopen uppmanades förhjälpa Klaus till det han har rättighet till.^{19a} Rekommendationen insände Klaus till biskopen jämte en skrivelse av den 22.1. 1612, där han klagar över sin och sina syskons svåra ekono-miska situation, som uppstått genom att farbrodern Georg undanhållit och till hälften spolierat deras arv samt anhöll om att återfå egendomen Ekeren samt förklarade sig då vara villig betala faderns skulder.^{19b} Då far-brodern Georg då var avliden svarade på hans änkas Adelheid Barnefurs vägnar hennes andra man Gerhard Storck genant Meyer och hänvisar till den mellan bröderna Hans och Georg uppgjorda överenskommelsen och

den uppgörelse, som efter Hans död hade stadfästs den 18.8. 1590 samt anförde, att då Georg uppfyllt bestämmelserna i denna överenskommelse, han förvärvat sig egendomarna. Då Georg hade utsett sin son Hans till arvinge av godsens uppmanade svaranden kusinerna Klaus och Hans, isynnerhet som bägge då stodo i dansk krigstjänst under hertig Georg, att i godo överenskomma i saken.^{19b} Mellan parterna uppgjordes 1613 en överenskommelse varvid Klaus avstod från sina anspråk.²³ Utsågs till förmyndare för farbrodern Georgs omyndiga barn.^{19d}

Son. Minderårig ännu 1612.^{19b} — Möjligen identisk med den Hans Brandenburg, som 1630 och 1631 stod i svensk tjänst som reformerad fänrik vid Fredrik v. Rosens regemente och med Johan v. Brandenburg, kapten 1639 vid Axel Lillies värvade infanteriregemente samt 1640 vid densammans värvade kavalleriskvadron.²⁴

Dotter, ev. döttrar, minderårig(a) ännu 1612.^{19b}

Tab. 3.

11. **Georg²⁵ von Brandenburg** d.ä. (son till Sylvester, tab. 1). Godsägare på Uphausen. Erhöll förläning på detta gods 1590 och 1600.^{19d, 23} — Beträffande övertagandet av godset och stridigheter med brorsonen Klaus se tab. 2 ovan. Till säkerställandet av familjens tillgodohavanden upprättades 1609 en inventering på Uphausen.^{19e} — Död som en gammal man²⁶ efter 1609 och före 21.1. 1612.^{19b, c} — Gift 1:o med N.N.; 2:o i Osnabrück 21.1. 1599^{19f} med *Adelheid Barnefür*, i hennes 1. gifte, d. före 28.7. 1614^{19d}, troligen d. t. 2. borgmästaren i Osnabrück Erdwin Barnefür.¹¹ (Gift 2:o före 11.2. 1612 med Gerhard Storck genannt Meijer^{19c}, som levde ännu 1630. Han gift 2:o kort efter Adelheid Barnefürs död med Beseke Bossen, var i tecklenburgisk tjänst i Rheda redan 1622^{19e}) Adelheid Barnefür erhöll som en del av sin hemgift ett litet hus vid Ritterstrasse i Osnabrück, som 1599 värderades till 100 thaler.³ Förhållandet mellan henne och hennes 2. man var ej gott, ty hon anförtrodde honom ej nyckeln till arkivkistan på Uphausen varken under sin livstid eller ens på sin dödsbädd.^{19f} — Till förmyndare för de tre minderåriga barnen utsågs brorsonen Klaus (tab. 2). På dessa barns vägnar, som då voro de enda arvingarna till Uphausen, utarrenderade han 28.7. 1614 egendomen till styvfadern Gerhard Storck genannt Meijer för den tid barnen voro minderåriga. Samtidigt uppgjordes för säkerställandet av barnens rätt en inventering på Uphausen. Byggnaderna jämte kvarnen befanns alla vara under gott tak och i gott skick. Bland ett större antal föremål av guld och silver nämnes Georg v. B:s pitschaft i guld. Förteckningen över kläder, möbel och husgeråd är uppgjord rumvis och ger sålunda en bild av rumindelningen

och möbleringen i det redan då av tvänne bostadsvåningar bestående karaktärshuset.^{19d}

III. Barn^{19d}:

1. ^{19c.1} *Hans*. Insatt av fadern till universalarvinge på vissa vilkor.^{19c} I dansk krigstjänst 1612 under hertig Georg av Braunschweig-Lüneburg.^{19c} Död, troligen stupad²¹, före 28.7. 1614. I inventeringen på Uphausen nämnda dag anföres, att salig Johan (=Hans) Brandenburgs skulder, 60 thaler, betalats till Mattias von der Recke. Han nämnes ej heller i nämnda instrument bland arvingarna till godset, vilka uttryckligen sägas vara endast efterföljande tre barn.^{19d}

^{19e}. *Maria Elisabet*. Minderårig 1614.^{19d} — Gift 1:o redan 18.10. 1616 med *Jürgen Wördemann* i Osnabrück, vilken dag han erhåller 400 thaler på sin hustrus vägnar av försäljningssumman för godset Ekeren.^{19g} Var död 1624^{19f}; 2:o redan i mars 1628 med *Gerhard Meijer*^{19h}, slutligen general-auditör i Giesten. Deras enda sons, hovrättsrådet i Rheda Christopher Meijers enda son, dr. jur. Friedrich August Meijer i Osnabrück försökte år 1715 efter Adolf Fredrik v. B:s (tab. 11) död erhålla Uphausen påstående sig vara närmast arvsberättigad till godset.²⁸ Se närmare tab. 12.

^{19e}. *Anna*. Minderårig 1614.^{19d} Var redan i mars 1628 gift med *Georg Bartols*, då han jämte svågern Gerhard Meijer av hennes broder Georg v. B. krävde ytterligare arv från Uphausen, ehuru hustrurna redan erhållit en riklig utstyrsel samt övrig arvedel.^{19h}

^{219d}. *Georg*, f. 1599, godsägare, d. 1680. Tab. 4.

A handwritten signature in black ink that reads "Jürgen von Brandenburg". The script is cursive and somewhat stylized, with the last name "burg" written on a separate line below "Branden".

Tab. 4

III. **Georg von Brandenburg** d. y. (son till Georg d. ä., tab. 3). F. 1599.³² Åtnjöt undervisning hos dominus Hermannus Straccius i Blumenthal åren 1617—18.¹⁹ Godsägare på Uphausen och erhöll förläning 2.8. 1628 och 13.8. 1663.² — År 1614 såldes egendomen Ekeren för 800 thaler.^{19g} — Sedan han blivit myndig förde han från 1624 en långvarig process mot sin styvfader Gerhard Storck genannt Meijer och fordrade räkenskap över förvaltningen av egendomen samt att återfå de dokument, som styvfadern hade bortfört från arkivkistan på Uphausen.^{19e} Dokumenten återställdes senare. I september 1633 intogs Osnabrück av hertig Georg av Braunschweig-Lüneburg och även Uphausen led stora förluster genom krigsopera-

tionerna.^{19, 20} Död på Uphausen 17.5. 1680, 80 år gammal. — Gift med *Anna Sack*, f. c. 1607, d. på Uphausen 28.2. 1682 75 år gammal, d. t. fogden i Borgloh Johannes Sack genannt Unverzagt. — Makarna uppgjorde 20.6. 1677 ett testamente, där barnens andel av arvet efter dem noga preciserades för att undvika en uppdelning av godset och för att förebygga stridigheter mellan barnen (se närmare nedan).

IV. Barn (av sönerna äro Johan, Adolf Fredrik och Kristoffer födda i nedannämnda ordning samt döttrarna även i nämnda följd, men deras inbördes ordningsföljd och sonen Gerhard Georgs placering är okänd)¹⁹:

Gerhard Georg. Dopvittne i Bissendorf 1652. Säges 1677 ha avlidit barnlös för några år sedan.^{19l} Hans systers Anna Adelheids dotter Anna Hedwig, gift Brüggemann fordrade 1698, att hans del i modernearvet skulle delas mellan hans syskon resp. deras arvingar samt att hennes morbror Adolf Fredrik »i Narva» och moster Katarina Margareta på denna grund skulle åläggas att åt henne utbetala hennes del av det modernearv de skulle ha erhållit, men kravet förkastades.³⁰

Johan. Godsägare, d. 1679. Tab. 5.

Anna Adelheid, äldst av systrarna, död före 1677. Hade före upprättandet av föräldrarnas testamente som hemgift erhållit mera än vad på hennes andel skulle kommit.^{19l} Gift före 12.11. 1653 med *N. N. von Heesen*. Barn: Fredrik Joakim, död före 1698 och Anna Hedwig, gift med *N. N. Brüggemann*, änka 1698.³⁰ (Betr. den sistnämndes arvsprocess se ovan).

Katarina Margareta, f. c. 1625. Bosatt på Borgloh. Död där 4.7. 1702, begravnen invid Borgloh kyrka. Erhöll i arvedel 300 thaler och äreklänning.



Barbara Elisabet, f. c. 1631. Nunna i klostret Oesede 1649. Vald till abbedissa därstädes 21.5. 1670. Klosters historiker Rost giver följande karaktäristik av henne: »Weil sie nicht einstimmig gewählt und sparsam war, streng auf Beobachtung der Klausur hielt und besonders weil sie schielte und weltliche Verkehr nicht liebte, wurde sie missliebig, so dass

unser Abt häufig mit grosser Anstrengung für sie eintreten musste». Hennes arbete för klostrets ekonomi kan betecknas som lysande ty hon tillhandlade klostret 2 större och 3 mindre gårdar samt godset Brinke. Ehuru för dessa köp erlagts över 10,000 thaler hade klostret vid hennes död utlånade medel över 7,500 thaler.³³ Över porten till klostret fanns in-hugget hennes vapen med inskriptionen »Barbara Elisabeth von Brannen-burg Abtissin zu Ösede 1670». Hennes vackert utarbetade sigill finnes fäst vid en handling från 17.10. 1676.³⁵ — Erhöll i arv efter föräldrarna enl. överenskommelse 200 thaler. — Död i Ösede 1701, c. 70 år gammal. Förutom en gåva till inköpet av godset Brinke lämnade hon till klostret vid sin död 210 thaler.³³

Adolf Fredrik, f. 1634, löjtnant, godsförvaltare, d. 1714. Tab. 11.

Kristoffer, f. c. 1640, godsägare, d. 1694. Tab. 34.

Tab. 5

IV. **Johan von Brandenburg** (son till Georg d.y., tab. 4). Erhöll genom morfadern Johan Sacks testamente 29.8. 1654 dennes egendom »Sacksche Hof» i Borgloh och förband sig därvid att i gottgörelse utbetala till sina föräldrar 500 thaler¹⁹¹. År 1691 fordrade brodern Adolf Fredrik av hans arvingar 300 thaler av denna gottgörelse, som ännu inestodo på broderns fädernearv och rätten stadfäste denna fordran 1697.³⁴ Hans arvingar försökte 1700 efter Anna Maria Gertrud v. Brandenburgs död (tab. 34) egnom process mot hennes man, hennes mor och hennes farbror Adolf Fredrik få övertaga Uphausen men deras ansökan förkastades.³⁵ — Död i Borgloh 25.1. 1679. — Gift redan 1656 med *Maria Leisting*.

V. Barn (ordningsföljden oviss):

Anna Maria, f. c. 1656.³⁶ Levde ogift ännu 1700, då hon var dopvittne för brodern Johan Henriks son.

Kristina Helena, f. c. 1658.³⁶

Georg Henrik, f. 1661, godsägare, d. 1705. Tab. 6.

Johan Henrik, räntmästare, d. 1705. Tab. 9.

Frans Adolf. Besökte Karolinska gymnasiet i Osnabrück 1677—83.³⁷ Synbarligen militär och vistades på 1690-talet i Österrike och Ungern. Daterade fullmakt i Osnabrück 21.8. 1691 och sigillerade med det brandenburgska vapnet och intialerna »A v B».³⁴ Begravningsceremoniel över honom förrättades i Borgloh 4.1. 1694.

Bernhard Kristoffer, f. c. 1683.³⁶ Besökte Karolinska gymnasiet i Osnabrück 1677—83.³⁷ Professor och lektor (prior) vid klostret i Iburg då han 4.10. 1700 providerades till pastor i Wellingholzhausen. I denna befattning till sin död 1723. »Ein Pfarrer summa cum laude».³⁸

Tab. 6

V. **Georg Henrik Brandenburg** (son till Johan, tab. 5). Född 1661. Besökte Karolinska gymnasiet åren 1672—78.³⁷ Godsägare på de sackska godsen i Borgloh, vilka likaledes kallades Haus Brandenburg. Karaktärs-
huset nedbrann 1899 förutom frontfasaden, som är bevarad i det nybyggda
huset. — Död i Borgloh 6.4. 1705, 44 år gammal.

? Son³⁸:

Johan Kaspar, f. 1683, godsägare, d. 1757. Tab. 7.

Tab. 7

VI. **Johan Kaspar Brandenburg** (? son till Georg Henrik, tab. 6). Född
1683. Godsägare i Borgloh. Död där 8.1. 1757, 74 år gammal. — Gift i
Borgloh 2.11. 1723 med *Maria Elisabet Wegmann* eller *Holtgreven*⁴⁰, f.
1700, död i Borgloh 15.4. 1744.

VII. Barn (alla f. i Borgloh):

Maria Elisabet, f. 7.12. 1724. Troligen död före 4.5. 1727.

Katarina Maria Elisabet, f. 4.5. 1727. Troligen indentisk med den jungfru
Maria Sack-Brandenburg som dog i Borgloh 29.6. 1759 30 år gammal.

Johan Henrik, f. 2.2. 1730. Möjligen identisk med *Johan Kaspar*, gods-
ägare i Holte. Tab. 8.

Tab. 8

VII. **Johan Kaspar Brandenburg** (? son till Johan Kaspar, tab. 7).
Godsägare i Holte. Gift med *Elisabet Beraner*.

VIII. Barn (alla födda i Holte):

Gerhard Henrik, f. 12.8. 1754. En Gerhard Henrik Brandenburg hade
med sin hustru *Anna Katarina Unland* sonen Gerhard Henrik, döpt i En-
geter 9.12. 1770.

Johan Kaspar, f. 20.11. 1757.

Johan Herman, f. i okt. 1760, d. i Holte i dec. s.å.

Johan Henrik, f. 16.3. 1763.

Tab. 9

V. **Johan Henrik Brandenburg** (son till Johan, tab. 5). Räntmästare
(chef för civilförvaltningen) i amtet Vechta i Oldenburg redan 1676 och
ännu 1703. Förvärvade sig efter 1689 den van Dinklagska adligt-fria

gården i Vechta.⁴¹ — Död i Visbeck 22.5. 1705. — Gift i Vechta 24.6. 1692 med *Lucia Poll*, d. där 2.8. 1706, d. t. Kaspar Johan Poll.

VI. Barn (alla födda i Vechta):

Maria Helena, f. 19.2. 1693, d. i Vechta 11.9. 1695.

Anna Lucia, f. 14.5. 1694.

Johan Henrik, f. 8.8. 1695, d. i Vechta 2. 1. 1698.

Frans Vilhelm, f. 13.11. 1696, d. i Vechta 18.12. 1713.

Johan Peter Anton, f. 1.6. 1698, d. i Vechta 4.7. 1706.

Maria Katarina, f. 16.5. 1699, d. i Vechta 8.6. 1700.

Kristoffer Bernhard, f. 14.8. 1700.

Johan Henrik, f. 8.4. 1702. Dr., Oberrezeptor. D. 1740. Tab. 10.

Tab. 10

VI. **Johan Henrik Brandenburg** (son till Johan Henrik, tab. 9). F. i Vechta 8.4. 1702. Doktor, Oberrezeptor (chef för finansförvaltningen) i amtet Vechta. D. i Vechta 23.12. 1740. — Gift i Vechta 8.9. 1723 med *Margareta Teresia Charlotta Driver*, f. i Vechta 3. 12. 1709, d. där 26.9. 1733, d. t. räntmästaren Alexander Vilhelm Driver och Anna Maria Molan.

VII. Barn (alla f. i Vechta):

Maria Lucia Terese Antonette, f. 26.3. 1730. — Gift i Vechta 7.3. 1750 med jur. dr, domaren i Vechta *Frans Kristian Lentz*.

Petrus Teodor Frans Anton, f. 22.4. 1732, d. i Vechta 1.7. 1732.

Kaspar Magnus, f. 7.9. 1733, d. i Vechta 27.9. 1787.

A handwritten signature in black ink, reading "Adolf von Brandenburg" in a cursive script. Below the main name, the word "Riga" is written in a similar cursive style.

Tab. 11

IV. **Adolf Fredrik von Brandenburg** (son till Georg d.y., tab. 4) f. i Osabrück⁴² 1634.³¹ Lämnade Uphausen 1653 och vistades »bey guthe Leuthe».⁴³ Inträdde 1661 i polsk militärtjänst som kornett under marskalk Polubinski och tjänstgjorde »med all behörig tapperhet, flijt och trohet».⁴⁴ Sedermera bosatt i Riga och besökte Uphausen 1665 varvid han tillkännagav, att han kommer att bosätta sig i Livland. Meddelade med brev från Riga dat. 11.2. 1666 att han gift sig med en adelsdam och icke åter-

vänder till hemmet. Erhöll då av sin arvedel 300 thaler och skulle han erhålla resten, 200 thaler efter faderns död i händelse han frivilligt avstod från sina arvsanspråk på egendomen. Fadern ansåg nämligen, att denna son icke var lämplig att övertaga egendomen och att hans utländska hustru icke skulle finna sig väl tillrätta i detta för henne främmande land.⁴⁵

Förvaltade det betydande godset Gluhova hov i Dätelinskoi pogost i Ingermanland, som 1665 tillfallit hans svärmoder, överstel. Esaias Aminoffs änka Pelageja Skudin som livgeding. Mellan honom och hans svåger Zakarias Aminoff samt tvenne avlidna svågrars, Johan och Gregori Aminoffs arvingar fördes vid Dorpats hovrätt från 1681 och ännu 1687 en process med anledning av att aminoffarna försökte uttränga honom från godset utan ersättning för av honom erlagda skatter och melioration. Emellertid upprättades 14.4. 1681 arrendekontrakt mellan honom samt Henrik Aminoff och Gregori Aminoffs änka Märta Ramsay, först på 3 år samt 1.5. 1681 till en början på ett år, mellan honom och Johan Aminoffs arvingar.⁴⁶ Den 29.3. 1692 fastställdes en förlikning mellan honom och samtliga herrar Aminoff.⁴⁷ År 1696 fick han sin fordran hos Gregori Aminoff d.y., 1400 dlr silver, in-tecknad i godset.⁴⁸ Innehade godset ännu 1701.⁴⁹

Ansökte 19.11. 1682 tillsammans med andra gods innehavare om ordination av en rysk präst för deras ryska bönder.⁵⁰ Vittne 1684 i ett injuriemål mellan ryttmästaren Kristian Daniel Bischwang och arrendatorn Gotthard Johan Brundert.⁵¹

Ansökte 1678—79 om löjtnantstjänsten vid ryttmästar Apolloffs kompani av Ingermanländska adelsfanan »medhan iag en Rundh tijdh för kornet tient haffver och i landhet wijstandes är». ⁵² Kallas ännu 1681 kornett men från slutet av samma år löjtnant ehuru icke återfunnen i svenska rullor. Naturaliserad svensk adelsman med bibehållandet av sitt tidigare vapen medels diplom av kung Karl XI, dat. Stockholm 30.4. 1681.⁴⁴

Ryssarnas infall tvingade honom att lämna Ingermanland och han flydde 30—40 mil förbi Viborg. På grund av de svenska truppernas frammarsch kunde han återvända, befann sig den 20.11. 1701 i Viborg och senast den 8.12. s.å. på Gluhova.⁴⁹ Vid sitt förnyade infall brände ryssarna Gluhova till grunden och han flydde först till Finland och återvände sedan till Osnabrück.⁴⁹

Fortrade år 1691 av sin broder Johans arvingar att utfå det ännu in-nestående fädernearvet 300 thaler, vilken fordran slutligen godkändes 28.2. 1697.³⁴

Sedan hans yngsta broder Christoffers dotter Anna Maria Gertrud, som innehade släktens arvegods i Osnabrück, hade avlidit (se tab. 34) fordrade den äldre brodern Johans söner att få övertaga arvegodset, vilket

även blev belagt med kvarstad. Hans brorsöner påstodo, att han skulle ha avlidit utan arvingar och att, fast icke så vore, skulle han som bosatt i främmande land icke vara berättigad inneha förläning i Osnabrück samt att hans fader av egendomen skulle ha bildat ett stamgods, vilket borde tillfalla dem som äldsta sonens efterkommande. Genom att han nu personligen infann sig i Osnabrück och påvisade att de övriga påståendena saknade grund förkastades brorsönerns anspråk och han erhöll förläning 2.12. 1712.³⁴

Död i Osnabrück 11.5. 1714, 80 år gammal.³¹

Vigd något före 11.2. 1666⁴³ hos sin blivande svägerska, överstelöjtnant Alexander Rubzoffs hustru Anna Aminoff⁴⁶ med *Feodosia Aminoff*, f. c. 1633⁵², levde ännu 1689⁵³, dotter till översten Esaias Aminoff och Pelageja Skudin.⁴⁶ Mannen dömdes 1689 att betala de skulder på 16 riksd. 48 öre smt hon gjort i sitt jungfrustånd hos handlanden Gideon Hassel i Narva.⁵³

V. Barn:⁴⁹

Georg Fredrik, f. 1666, överste, d. 1744. Tab. 12.

Anna Beata. Dopvittne i Narva i aug. 1706⁵⁴, levde i Walk ännu 18.3. 1729.⁵⁴ Gift 1:o 1692 med kaptenen *Casimir Ertmann (Wisocki-) Hochmuth* till Luseritshov⁴⁹, stupade vid Narva 1704.⁵⁵ Hade 1701 en son och tvenne döttrar.⁴⁹ Hennes fader hade 3.2. 1693 iklätt sig kausion för Casimir Ertman Hochmuths gäld om 1391 dlr kmt till Joachim v. Krebs och han dömdes betala skulden.⁵⁶ — 2:o med majoren *Casper Johan von Dreiling*, f. 1668⁵⁵ i Walk (Livland), d. i Trikatén (Livland), begr. 21.10. 1736.⁵⁴



Tab. 12

V. **Georg Fredrik von Brandenburg** (son till Adolf Fredrik, tab. 11) f. i Ingermanland 1666.⁵⁵ Inträdde i militärtjänst i augusti 1688 som muskete-rare vid överste Funcks värvade regemente i Narva och innehade där underofficersbeställningar. Tog avsked i april 1691 och reste till Tyskland, troligen till Uphausen. Återvände inom kort till Ingermanland och trädde ånyo i militärtjänst 1693 som fänrik vid överste Cronmans (Savolaks och Nyslott läns) infanteriregemente, 1697 löjtnant och tjänstgjorde vid major Gustaf Gyllenspångs och kapten Kristoffer Böljas kompanier. Var

åren 1700—01 förlagd i Riga och deltog i stadens försvar.⁵⁷ Var våren 1702 kommenderad till Savolaks för att rekrytera manskap på fältmarskalk Dahlbergs order. Råkade därunder i Rantasalmi den 27.2. 1702 i ordväxling med kaptenen i samma regemente Johan von Meurman som bland andra »olidliga ord» påstod, att Brandenburgs beställning här hemma var »hundsfottering». Brandenburg returnerade »Hundsfott seit ihr selbsten», tvisten övergick i handgemäng och Brandenburg blev av Meurman och dennes tvenne drängar illa huggen och blesserad. Parterna blevo på grund av duellplakatet av Åbo hovrätt den 27.12. 1704 dömda från tjänsten och till 3 års fängelse men Brandenburg sökte om nåd och bad få trädas i krigstjänst.^{57·58} Ryttmästare vid överste Karl Armfelts (Karelska) kavalleriregemente och chef för Åyräpää kompani 1708. Ryttmästare vid Karelska ordinarie kavalleriregementet i december 1709 och var åren 1709—10 förlagd till Nyslott.⁵⁹ Major vid samma regemente 1.4. 1714 med gen.löjt. Armfelts fullmakt, konfirmation 18.6. 1717. Chef för regementet december 1715—25. 10. 1716.⁵⁷ Deltog i striderna i norra Finland och Sverige samt ledde anfallet vid Kaakamosundet 10.2. 1716.⁶⁰ Generaladjutant vid Jämtländska armén 8.3. 1718, deltog i tåget till Norge och erhöll avsked från denna befattning 16.9. 1721 med placering samma dag vid Nylands infanteriregemente med kaptens indelning. Överförde från Gävle några infanteriregementens hästar landvägen till Finland och ankom till Åbo 20.1. 1722.⁵⁷ Överförd 26.8. 1723 till Karelska dragonskvadronen, Övre Savolaks kompani. Major vid samma truppförband 8.1. 1728 samt överstelöjtnant och chef för truppen 14.8. 1739. Ansökte på grund av ålder och sjuklighet om avsked, vilket beviljades med överste grad och pension 11.8. 1741.⁶¹ Skriver själv 1739 att han »bjwjustadt alla de hufwud actioner, partier, Reencontres med flere Krigs Occasioner som då förefallit med Regementet derunder iag stådt, eller någon del deraf med warit, men för widlöfftighetens skull» går han ej närmare in på ämnet.⁵⁷

Innan avskedsbrevet nådde honom deltog han i slaget vid Villmanstrand 23.8. 1741. Den 21.8. sände han rapporten om fiendens annalkande och denna rapport föranledde general Wrangel att rycka ut med sina trupper till Villmanstrand och densamma utgjorde ett viktigt bevismaterial i processen mot general Buddenbrock. Under striden ledde han längst ut på högra flygeln 3 skvadroner av sina dragoner. Fiendens anfall mot denna flygel misslyckades i början men då den vänstra flygeln och centern flydde in i fästningen drogs dragonerna från högra flygeln med i flykten. Vid fästningens kapitulation blev han fången, fördes till St. Petersburg och frigavs efter fredslutet.⁶²

Efter faderns död uppstod process om godset Uphausen. Jur. utr. dr Friedrich Mauritz Meijer påstod sig vara närmast arvsberättigad till godset

genom sin fars farmor Maria Elisabet von Brandenburg (tab. 3), som enligt till ansökan bifogad släkttabell skulle varit dotter till Sylvester von Brandenburg. Georg Fredrik v. Brandenburgs advokat påvisade dock, att Adolf Fredrik v. Brandenburg hade över 12 barn och barnbarn samt Georg Fredrik v. Brandenburg själv 6 barn som voro arvsberättigade före dr Meijer och den sistnämndes fordran blev även förkastad.⁶³ Fick förläning på Uphausen 14.12. 1717 och 27.5. 1730. Utarrenderade 2.3. 1732 godset mot 120 rdr årligen till sin son Adolf Johan⁶⁴, vilken även övertog detsamma.

Innehade i Ingermanland godset Novaivas (Novis by gods)⁶⁵ samt förvaltade lagmannen Johan Vilhelm Ulrichs kronogods »Lilla Globits» åtminstone från 1696.⁶⁶

Förvärvade sig redan 1722 i Jorois Alahovi skattehemman om 1¼ skattmarker, vilket vid hans död övergick till hans änka.^{68. 79. 80} Övertog år 1725 Kettula eller Stendal kronorusthåll om 6 skattmarker och inköpte 1728 Niilola eller Pitkäaho skattehemman om 1¼ skattmarker, vilka odlades i sambruk och gingo i arv till sonen Gustav Vilhelm.^{67. 68. 70} Innehade kortare tider (1712) Oxman och (1736) Hämmälä hemman.⁶⁸ Ägde ett rusthåll i Selänpää i Valkeala, vilket nyssnämnda son försålde 1746.⁶⁷ Innehade 1729—44 Hovila och Eskola (Urajärvi) berustade säteri i Asikkala, som hans 3. hustrus förra man Gustav Vilhelm v. Heideman hade tillträtt.^{71. 72. 73} Höll från 1725 gästgiveri vid Jorois kyrka.⁷⁴ Förärade 1708 till Jorois kyrka ett par tennljusstakar samt bidrog med 6 karoliner till inköp av fönster till prästgården.⁶⁸

Död i Jorois 18.12. 1744. — Till förmyndare för de omyndiga barnen utsågs kapten Simon Adolf Kalitin.⁶⁷

Gift 1:o med *N. N. Kalitin*, d. i Narva 1692, d.t. korpralen Simon Kalitin och Alexandra Gregoriovna Apolloff^{67 75}; 2:o redan 1698⁷⁶ med *Anna Elisabet Aminoff*, d.t. ryttmästaren Fredrik Johan Aminoff och Elisabet von Güntersberch; 3:o i Kräkånger, Lövånger förs. (Västerbottens län) 13.10. 1715⁶⁷ med *Anna Elisabet von Bock* i hennes 2. gifte, f. 1690,⁷⁷ d. på Alahovi i Jorois 2.3. 1756, synbarligen d.t. löjtnanten Jakob Volmar von Bock till Budinahof i Ingermanland och Anna Elisabet Armfelt. (Gift 1:o med kaptenlöjtnanten Gustav Vilhelm von Heideman, d. 20.8. 1713).^{65. 78} Anna Elisabet v. Bock var i 20 års tid före sin död sjuk till sinnet och sängliggande. Redan från 1751 tvistades det om hennes vård och efter hennes död fördes en långvarig process mellan arvingarna om Alahovi egendom.^{67. 68. 71. 79}

VI. Barn:^{67. 81}

2. *Adolf Johan*, f. 1699, löjtnant, godsägare, d. 1749. Tab. 13.

2. *Fredrik*, levde 1715,⁸¹ var död 1725.⁸²

2. *Elisabet*, levde 1715,⁸¹ var död 1725.^{71- 82}

2. *Lovisa*, f. på Häyriälä i Jorois 3.6. 1708, d. på Alahovi i Jorois 23.12. 1787. — Gift 1:o på Stendal i Jorois 29.9. 1724 med kaptenen vid Savolaks och Nyslott läns inf. reg. *Isak Tigerstedt*, f. i Åbo c. 1683, d. 23.1. 1742 och begravnen i en murad grav vid Pieksämäki kyrka 14.2. s.å. — 2:o på Pääkkölä i Pieksämäki socken 1.4. 1746 med fänriken, sedermera kaptenen vid samma regemente *Gustav Jakob Tavaststjerna*, f. 20.12. 1702, d. på Alahovi 13.9. 1780.

2. *Hedvig*, levde 1715,⁸¹ var död 1725.^{71- 82}

2. *Maria*, f. vintern 1714—15. Var död före 28.6. 1757. — Gift redan 1746 med kornetten vid Karelska dragonskvadronen *Otto Reinhold Brusin*, som vid slaget vid Villmanstrand 23.8. 1741 blev fången, fördes till Ryssland och dog där.⁸³ — Vistades i april 1746 på ryska sidan av Jääskis härad, lagförd för lägersmål med en rysk köpmansdräng av grekisk-katolsk religion och förklarad för hans hustru utan att därpå något giftermål följt. Var i mars 1745 i fängsligt förvar.⁸⁷

3. *Sofia*, f. 1716, d. på Loukio i Jockas 14.4. 1791. — Gift redan 1734 med fältväbeln, sedermera löjtnanten vid Karelska dragonskvadronen *Volmar Vilhelm von Nandelstadh*, f. 1702, d. 1762.

3. *Beata*, f. 1718, d. i Kides 2.11. 1753. — Gift i Jorois 18.10. 1737 med rektorn för pedagogiet i Nyslott, sedermera prosten i Kides *Anders Winter*, i hans 1. gifte, f. 1708, d. i Kides 11.4. 1785.

3. *Karl*, f. 1722. Trumslagare vid Karelska dragonskvadronen 20.12. 1727, korpral 30.7. 1733.⁸⁹ Var sergeant 1739, då kommenderad på gränsvakt.⁹⁰ Regementsadjutant och fältväbel 15.3. 1740. Tillfångatagen i slaget vid Villmanstrand 23.8. 1741, förd till Ryssland och dog där samma år.⁷²

3. *Margareta*, f. i Jorois 27.10. 1722. Levde ännu 1757.⁸⁷ — Gift med fältväbeln vid Kymmenegårds läns inf. reg. *Henrik Silander*, f. 1698, i hans 2. gifte, var död 1748.⁸⁴ Kallades »general Bacchus».⁹⁵ — Margareta åtog sig efter faderns död sköta modern men syskonen ovetande avreste hon till ryska sidan och lämnade modern utan vård.⁸⁷

3. *Magdalena*, f. i Jorois 27.10. 1723. Synbarligen identisk med den dotter Helena, som dog i Jorois 16.9. 1726 3 år gammal.

3. *Katarina*, f. i Jorois 16.10. 1724, d. där 3.3. 1725.

3. *Fredrika*, f. i Jorois 8.8. 1725. Levde ännu 1757.⁸⁷ — Gift i Valkeala 11.8. 1741 med korpralen vid Veckelaks kompani av Karelska dragonskvadronen *Nils Procopæus*. Han nämnes 1745 som gevaldiger på ryska sidan men överflyttade till svenska sidan 1747.^{87- 85} — Vintern 1751 antog hon, som då bodde i Valkeala på ryska sidan om gränsen och skilt från sin man sedan 1747, grekisk-katolsk religion och fick vid dopet i Fredrikshamn namnet Akulina. Önskade bli vigd med rustmästaren vid volodi-

mirska regementet Vasilij Popov, åt vilken hon den 12.1. 1752 framfött ett barn och följde sedan med honom till Ryssland.^{65, 66} Födde före giftermålet en son 1737 och påstod att barnafadern var studenten Karl Molander.⁶⁷ Barnafadern torde dock varit hennes blivande man.⁶⁷

3. *Gustav Vilhelm*, f. i Jorois 6.9. 1727. Löjtnant. D. 1797. Tab. 15.

3. *Johanna Charlotta*, f. 1728⁷⁷, d. i Jorois 12.4. 1804 som rotetiggare. — Gift i Jorois 26.2. 1749 med soldaten *Johan Holopainen*, f. 1726⁷⁷, d. i Jorois 17.3. 1761. — Hade med sin man tvenne barn före äktenskapet.⁶⁸

3. Odöpt barn d. i Jorois 7.3. 1731.

Tab. 13



Adolf Johan v. Brandenburgs vapen i kyrkan i Achelriede

VI. **Adolf Johan von Brandenburg** (son till Georg Fredrik, tab. 12), f. i Ingermanland 1699.⁹¹ Munsterskrivare vid Karelska kavaleriregementet 1710—16⁹², kvartermästare 4.9. 1716,⁹² kornett 29.12. 1719⁹³, avsked 1.8. 1723.⁹³ Vistades därefter i Jorois⁹⁴ men överflyttade till Uphausen⁹⁵ och fick förläning på densamma 1732.⁹⁶ Inrättade i kyrkan i Achelriede en s.k. kyrkostol med sitt vapen över fönstren. Kyrkostolen är numera nedriven, men vapenskölden är uppsatt i kyrkan. Löjtnant i preussisk tjänst.^{67 71} Död 1749.⁹⁶ — Gift med *Regina Vilhelmina Klövekorn*, d. på Uphausen 30.11. 1770, d.t. tjänstemannen (Gograf) i Bramsche *Johan Aurelius Klövekorn* och *Margareta Schmidt* från Möringenburg. Fick som förmyndare för sina döttrar förläning 26.6. 1749.⁹⁶

VII. Barn:

Vilhelmina Regina Elisabet, f. på Uphausen 9.4. 1739, d. i Achelriede 27.3. 1796. Gift före 1761 med *Hermann Henrik Heckmann*, f. i Achelriede 6.1. 1734, d. där 6.7. 1802.

Margareta Eleonore, f. på Uphausen 10.10. 1740, d. där 5.5. 1800. Gift före 1774 med amtmannen för stiftet Leden *Johan Henrik Ludvig Krüger*, f. 1716, d. på Uphausen 17.3. 1786. Fick på egna och hustruns vägnar förläning på Uphausen 29.3. 1765.⁹⁶ Deras sonsons son Fredrik Krüger försålde Uphausen 1885.

Barn utom äktenskapet:

med *Anna Katarina Benedikta Ernst*, döpt 3.11. 1704, d. i nov. 1778,

d. t. fogden i Bissendorf Kaspar Herman Ernst och Katarina Sibylla Boecker: *Katarina Vilhelmina*, döpt i Bissendorf 16.2. 1732, d. i Osnabrück 26.11. 1778. Hade med Iodorus Poll sonen Kaspar Matias Ernst Josef Brandenburg, döpt i Bissendorf 13.5. 1755, prokurator i Osnabrück, d. där 24.11. 1819.* Tab. A, pag. 46.

med Margareta Adolffina Brandt: *Vilhelm Henrik Johan Adolf*, f. i Achelriede 28.5. 1736, d. där 18.7. 1737.

med Katarina Maria Werries från Nottbergen: *Kristoffer Henrik*, f. 1740, jordbrukare, d. 1803. Tab. 14.

Tab. 14

VII. **Kristoffer Henrik Brandenburg** (son till Adolf Johan, tab. 13), f. i Achelriede 21.1. 1740. Jordbrukare i Eistrup. D. i Achelriede 5.12. 1803. — Gift 1:o med *Katarina Maria Tepe*, f. i Achelriede 10.7. 1733, d. där 6.5. 1778, d. t. Georg Witte genannt Tepe och Anna Maria Tepe; 2:o i Achelriede 2.7. 1778 med *Katarina Elisabet Hibbeler*, f. jultiden 1753, d. i Achelriede 3.6. 1807, d. t. Klas Henrik Hibbeler och Anna Katarina Witte.

VIII. Barn (alla f. i Achelriede):

1. *Katarina Maria Sofia*, f. 8.9. 1765.

1. *Katarina Engel*, f. 22.2. 1767, d. i Achelriede 28.12. 1823. Gift 1791 med *Johan Georg Arensmann*.

1. *Maria Elisabet*, f. 1.7. 1770, d. i Achelriede 18.5. 1847. — Gift där 4.10. 1796 med jordbrukaren *Johan Henrik Spieker*. Hade med Eberhard Henrik Löher dotter *Katarina Maria*, f. 23.10. 1794, d. 14.11. 1794.

1. *Vilhelmina Elisabet*, f. 13.9. 1772, d. i Achelriede 20.2. 1837. Gift där 2.9. 1792 med jordbrukaren *Kristoffer Henrik Lammert*, f. i Achelriede 12.4. 1766, d. där 20.2. 1825.

1. *Maria Regina Engel*, f. 9.7. 1774, d. i Achelriede 25.4. 1851. — Gift i Achelriede 23.10. 1800 med jordbrukaren *Johan Adam Schwacke*, f. 1765, d. i Achelriede 9.5. 1857.

2. *Georg Henrik*, f. 24.6. 1779, d. i Achelriede 8.7. s. å.

* Hans yngsta sons, Obergerichtsanwalt Carl Friedrich Anton Josef Brandenburgs (1806–63) son Carl August Clemens Brandenburg (1834–1902) var Amtsgerichtsrat och medlem av preussiska riksdagen. Dennes sons, Oberstaatsanwalt och kretsjägmästaren Hermann Werner Franz Bernhard Brandenburgs (1868–1940) hustru Carla Paula Maria Clara, friherrinna Spiegel von und zu Peckelsheim, f. 1882, och barn: Ursula, f. 1921, med.dr., chefsläkare vid Marienhospital i Osnabrück, Hubertus, f. 1923, teol.dr. och Margareta, f. 1927, gift 1952 med bokförläggaren Leo Victor From, f. 1924, representera i Osnabrück denna familj, som för det brandenburgska vapnet.

2. *Katarina Elisabet*, f. 4.6. 1780. Gift i Achelriede 19.10. 1806 med jordbrukaren *Kristoffer Henrik Wiemann*, f. 1780, d. i Achelriede 30.12. 1821. Hade med Georg Henrik Prasse en oäkta son f. 14.4. 1801.

2. *Kristoffer Henrik*, f. 25.9. 1782. Levde ännu 1807.

2. *Johan Henrik*, f. 14.11. 1784, d. i Achelriede 17.1. 1788.

2. *Anna Margareta*, f. 29.10. 1787, d. i Achelriede 20.4. 1842.

2. *Margareta Elisabet*, f. 28.9. 1790, d. i Achelriede 1.1. 1842. Hade med Gerhard Henrik Grothaus sonen *Kristian Henrik*, f. 24.3. 1820.

Tab. 15

VI. **Gustav Vilhelm von Brandenburg** (son till Georg Fredrik, tab.12), f. i Jorois 6.9. 1727. Kom i militärtjänst 25.3. 1736 som trumslagare vid Karelska dragonskvadronen och befordrades 1741 till korpral därstädes. Bevistade 1741 aktionen vid Villmanstrand samt sedermera hela fälttåget i Finland. Kommenderad 1746 till Stockholm efter gevär och ammunition och 1749 till gränskommissionen på 3 månader. Förare vid Karelska dragonskvadronen 1750. Avsked på grund av sjukdom med fältväbels karaktär 18.6. 1754. Fältväbel vid Savolaks och Nyslott läns inf. regemente. 10.1. 1759. Löjtnants karaktär 25.6. 1759 »i anseende till dess långliga tjänst och lemnade låford om städse betygat wälförhållande» med placering på armén.^{96, 97} — Medels en skrivelse, dat. Norrköping 13.5. 1769, anhöll han såsom ättens huvudman om introduktion på riddarhuset varvid han även bifogade det originala naturalisationsbrevet. Ansökan föredrogs i riddarhusdeputationen den 29.7. 1769 då det resolverades, att emedan förordningen av den 2.12. 1762 förbjuder alla slag av introduktioner, naturalisationer och adoptioner kunde deputationen nu icke befatta sig med denna ansökan.⁹⁸ — Innehade Stendal rusthåll 1744—50 och 1754—88,⁹⁹ Ruuskala ägendom^{101, 102} 1751—63 och Laakkola någon tid från 1763.¹⁰³ Sin andel i Alahovi sålde han för 600 daler till sin systerson, fänriken Georg Fredrik Tigerstedt.⁹⁸ Köpte 1748 hälften av Juurila ägendom av Johan Wulff men köpet bestreds av säljarens broder.¹⁰⁰ — Förestod lånemagasinet i Jorois 1771—81.⁹⁸ Innehade på 1760-talet gästgiveri jämte krog invid Jorois kyrka.^{98, 104} — Flyttade till Haukivuori 1788, där han innehade hemmanet n:o 6 i Haukivuori by jämte gästgiveri.¹⁰⁵ Död där 11.2. 1797. — Gift på Ketola i Jorois 13.4. 1749 med *Vendla Helena von Burghausen*, f. i Säminge 3.5. 1730, d. i Suonenjoki 16.8. 1805, d.t. kornetten Reinhold Johan von Burghausen och Helena Elisabet Grotenfelt.

VII. Barn (alla f. i Jorois):

Anna Elisabet, f. 22.7. 1749, d. i Jorois 22.1. 1754.

Georg Reinhold, f. 27.11. 1751, löjtnant, d. 1817. Tab. 16.

Helena Katarina, f. 2.5. 1753, d. i Jorois 4.1. 1754.

Lovisa Sofja, f. 24.12. 1754, d. i Jorois 26.6. 1760.

Katarina Dorotea, f. 1.10. 1756, d. i Jorois 25.6. 1760.

Vendla Kristina, f. 5.8. 1758, d. i Nyslott 20.9. 1822.¹⁰⁶ Gift 1:o i Jorois 11.7. 1775 med kronolänsmannen därst., sedermera notarien vid rådstuvurätten i Nyslott *Abraham Witting*, f. i Elimä 2.7. 1752, d. i Säminge 25.3. 1799; 2:o i Nyslott 11.6. 1805 med kollegieregistratorn *Fredrik Wilhelm Fagerman*, f. i Säminge 12.1. 1771, d. i Nyslott 21.11. 1810.

Ebba Juliana (Juliana Ulrika), f. 25.4. 1760, d. på Loukio i Jockas 6.5. 1840. — Gift i Haukivuori 24.9. 1799 med sin kusin, kaptenen vid Savolaks regemente *Karl Adolf von Nandelstadh*, f. 1740, död på Loukio 8.4. 1825.

Karl (Kurt) Herman, f. 3.3. 1762, löjtnant, d. 1819. Tab. 20.

Gustav Adolf, f. 21.1. 1764, löjtnant, d. 1820. Tab. 23.

Fredrik Vilhelm, f. 22.11. 1765. Blind. Död i Nyslott 12.12. 1819.

Erik Johan, f. 24.9. 1767, ryttmästare, d. 1824. Tab. 29.

Hedvig Helena, f. 26.1. 1769, d. på Loukio 22.4. 1850.

Johan Berndt, f. 6.12. 1771, kapten, d. 1826. Tab. 31.

Tab. 16

VII. **Georg Reinhold von Brandenburg** (son till Gustav Vilhelm, tab. 15), f. i Jorois 27.11. 1751. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente och Puumala kompani 1760. Korpral med trumslagarelön vid Karelska dragonskvadronen och Nedre Savolaks kompani 1.10. 1765. Förare vid samma skvadron och Övre Savolaks kompani 25.4. 1767. Sergeant vid samma skvadron och Nedre Savolaks kompani 18.5. 1769. Kornett i armén 23.4. 1779. Avsked från sergeantsindelningen 12.10. 1781 varvid hans broder furiren Gustav Adolf befordrades till denna indelning. Kvarstod i armén utan lön och ansökte i januari 1783 om avsked ur krigstjänsten med löjtnants namn och värdighet.⁶⁹ — Ägde kronosäterirusthållet N:o 1 i Tynkkylänjoki, Säminge socken, sammanslaget med Parkulanmäki kronohemman, tillsammans 1½ skattmarker samt Moisund kronosäteri med 3 förmedlade skattmarkers ränta i Moiniemi by, Kerimäki socken. Arrenderade kronohemmanet N:o 2 i Pitkälä by, Kerimäki socken, om 1¼ förmedlade skattmarker. Ägde i Nyslott tvenne gårdstomter, den ena bebyggd, den andra obebyggd.¹⁰⁷ Den ryska författaren Vigel, som 1811 besökte Nyslott, berättar att stadens societet utgjordes av tvenne tyska familjer, von Brandenburg och von Scharenberg (stadsfiskal), samt av finska postmästaren Tawast. De tvenne sistnämnda levde mycket sparsamt, men von Brandenburg ansågs vara förmögen och leva rent av slös-

aktigt. Men på grundval av det intryck Vigel fick på den danssoiré, som v. Brandenburg anordnade på sin egendom 2 verst från staden, »torde han ej haft mycket att förslösa».¹⁰⁸ — Död på Tynkkylänjoki i Säminge 30.5. 1817. — Gift med *Hedvig Kristina Wulffert*, f. i Kerimäki 4.12. 1756, d. i Nyslott 20.8. 1835, d. t. translatorn Karl Fredrik Wulffert och Kristina Katarina Alftan. Simulerade sjuk och var sängliggande i 14 år men stod upp frisk efter mannens död.

VIII. Barn:

Karl Gustav, f. på Moisund i Kerimäki 29.4. 1784, d. som liten.

Helena Kristina, f. på Moisund i Kerimäki 27.8. 1786, d. där 16.12. 1786.

Hedvig Helena, f. på Moisund tvilling 22.1. 1788, d. som änka i St. Petersburg, St. Katarina 22.6. 1861. — Gift på Tynkkylänjoki i Säminge 26. 12. 1811 med löjtnanten, sedermera majoren vid Rigiska dragonregementet *Jakob Johan von Diefert*, död redan 1831.¹¹⁰

Ebba Kristina, f. på Moisund tvilling 22.1. 1788, d. som änka i St. Petersburg, St. Katarina 15.6. 1859. — Gift 1812 med löjtnanten, sedermera överstelöjtnanten, polske greven *Louis Ostrorog*. Han var internerad som hemlig rysk fånge på Svartholm åtminstone 17.6. 1813—31.12. 1815; ansöker i en skrivelse dat. Nyslott 18.7. 1819 om tjänst efter exilen i Finland och kallar sig i en skrivelse, dat. St. Petersburg 17.1. 1820 »malheureux pere des trois innocent Enfants».¹⁰⁹

Berndt Fredrik, f. på Moisund 27.8. 1790, död som barn.

Verner Vilhelm, f. på Tynkkylänjoki i Säminge 19.3. 1793. Redan 1815 löjtnant och platsadjutant på Åland och förslagen av greve Steinheil till erhållande av belöning för duglighet i tjänst, redan 1817 kapten vid Nevska musketörregementet och fortfarande plats-adjutant.¹¹¹ — Ansöker som huvudman för ätten i en skrivelse till riddarhusdirektionen, daterad Åland 26.12. 1817, om introduktion för sig och övriga i Finland varande medlemmar av familjen och åberopar naturalisationsbrevet för den 30.4. 1681. Riddarhusdirektionen förklarar i sin skrivelse till senaten den 26.1. 1818, att direktionen icke kan bevilja den begärda introduktionen emedan ätten v. Brandenburg icke varit introducerad på svenska riddarhuset. Men den hemställer, att ansökan dock måtte beviljas isynnerhet då supplikantens farfader ansökt om introduktion där. I skrivelsen till kejsaren, dat. Åbo 24.2. 1818, förenar sig senaten med riddarhusdirektionen och tillstyrker introduktionen. Introduktionen beviljades den 24.3. 1819 emot en avgift av 400 rubel silver men fullföljdes inte.^{98 112} — Död på Tynkkylänjoki 18.11. 1838.

Reinhold Joakim, f. i Säminge 25.12. 1795, hovråd, d. 1858. Tab. 17.

Vendla Lovisa, f. i Säminge 20.10. 1798, d. i Nyslott 29.11. 1843. Gift i St. Petersburg, St. Katarina 16.3. 1830 med kronofogden, kollegiekam-

reraren *Anders Vilhelm Floman* i hans 3. gifte, f. i Ilomants 29.1. 1776, d. på Moisund 13.2. 1833. Köpte Moisund säteri av svärfaderns sterbhus.

Tab. 17.

VIII. **Reinhold Joakim^{112a} von Brandenburg** (son till Georg Reinhold, tab. 16), f. i Säminge 25.12. 1795. Var 1811 kollegiesekreterare av 14. klassen vid finansexpeditionen för Finland, guvernementssekreterare 1818 och 1822 kansliföreståndare vid kommisariatsdepartementet i St. Petersburg. Redan 1826 titulärråd, hovråd i avsked 1837, riddare redan 1844.¹¹³ Flyttade till St. Petersburg 1816.¹¹⁰ D. där 23.5. 1858.¹¹⁰ — Gift i St. Petersburg 18.2. 1837 med *Sofia Trofimoff*, f. i S. Petersburg 1819, överlevde mannen, d. t. kapten Jakob Trofimoff.¹¹⁰

IX. Barn:

Alexander f. 1838, generalmajor, d. 1897. Tab. 18.

Nikolai, f. i St. Petersburg, St. Katarina 8.8. 1839, generallöjtnant. d. 1903. Tab. 19.

Tab. 18.

IX. **Alexander von Brandenburg** (son till Reinhold Joakim, tab. 17), f. 1838.¹¹⁴ Underlöjtnant 11.9. 1862 vid Kexholms regemente. Transporterad 15.3. 1863 till livgardets Ismailoffska regemente.¹¹⁵ Överste 30.8. 1878.¹¹⁴⁻¹¹⁶ Kommendör för 26. reservinfanteribataljonen 9.10. 1886.¹¹⁷ RV1 4 16.4. 1888. Var kommendör för 4. Varschauska fästningsreg. då han 27.10. 1889 transporterades till kommendör för 138. Bolchovska inf.reg.^{117a} Generalmajors avsked 2.7. 1891.¹¹⁷

Död 12.12. 1897, begr. i St. Petersburg.¹¹⁸

X. Barn:^{119a}

Alexander. Besökte Aleksandrovska kadettkorpsen och 2. Konstantinovska krigsskolan, underlöjtnant 10.8. 1890 vid 94., Jenisejska inf. reg.¹¹⁹ Löjtnant 23.5. 1896. Överförd till arméinf:s depot i petersburgska häradet 2.3. 1898.¹¹⁷ Stabskapten. Direktör för St. Petersburgs enskilda pantlånkontor åtminstone åren 1911—14.¹²¹ — Gift med *Ekaterina Karlovna N.*, levde som änka i St. Petersburg 1916—17.¹²¹

Vladimir, f. 13.10. 1870. Besökte Aleksandrovska kadettkorpsen och 2. Konstantinovska krigsskolan.¹¹⁹ Underlöjtnant 5.8. 1891, löjtnant 5.8. 1895, stabskapten 6.5. 1900 vid 94. Jenisejska inf. reg. Kapten 5.4. 1903. R SSt. 3 19.12. 1903, RA 3 11.6. 1906, R SSt 2 1909, RA 2 19.12. 1913, RV1 4 med svärd och ros 5.2. 1915 och svärd till A 2 2.5. 1915. Georgs-

sabel för striden 3.—4.3. 1915 vid byn Mozarsche 13.6. 1915, då överstelöjtnant. Svärd och ros till RSSt 3 21.3. 1916, då överste.¹²⁰

Boris, f. 31.8. 1876. Besökt Nikolajevska kadettkorpsen och Pavlovska krigsskolan. Underlöjtnant 12.8. 1896, löjtnant 12.8. 1900 vid. 94., jeni-sejska inf. reg. Stabskapten 12.8. 1904. R SSt 3 19.12. 1904, RA 3 1906. Kapten vid samma reg. 12.8. 1908. R SSt 2 1911. Överstelöjtnant 24.2. 1915. RA 2 med svärd 2.5. 1915, RVI 4 med svärd och ros 3.6. 1915. Överste 14.2. 1916. Svärd till SSt 2. 20.9. 1916, svärd och ros till SSt 3 13.2. 1917, RVI 3 med svärd 13.10. 1917, då kommendör för solikamska inf. reg.¹²⁰



Nikolai v. Brandenburg



Serafine v. Brandenburg, g. Friede, med dotter Vera

Tab. 19.

IX. Nikolai von Brandenburg (son till Reinhold Joakim, tab. 17), f. St. Petersburg, St. Katarina 8.8. 1839. Genomgått St. Petersburgs V. klassiska gymnasium och Konstantinovska kadettkorpsen med vitsordet 'utomordentlig. Löjtnant vid Kexholms grenadiärer 30.6. 1858. Transporterad till 21. artilleribrigaden 1860 och till livgardets 2. artilleribrigad 30.1. 1863. Avlagt examen i orientaliska språk vid universitet i St. Petersburg och erhöi därvid silvermedalj. Stabskapten 16.4. 1867, kapten 30.8. 1870. Kommenderad till huvudstyrelsen för artilleriet 20.5. 1872. Grundläggare och föreståndare för artillerimuseet i St. Petersburg från 13.10. 1872 till sin död. Överste 8.4. 1873. Deltog i rysk-turkiska kriget 1877. Generalmajor 19.1. 1886, generallöjtnant 14.5. 1896. — Utgav från och med år 1873 dels krigshistoriska arbeten, dels historisk-arkeologiska forskningar. Utgående från sina krigsarkeologiska fynd sysselsatte han sig på slutet av 1870-talet med allmänna arkeologiska frågor. Hans första betydande arbete på detta område voro utgrävningarna av gravhögarna i petersburgska

och novgorodiska guvernementen. Uppgrävde 179 gravhögar, som belyste den finska kulturen på X—XII hundratalet och gävo dessa honom materialet till hans publikation »Kurganyi joschnaja Priladoschnja» (St. Petersburg 1895). Hans följande betydande arbete var utgrävningarna och genomforskningen av Gamla Ladogas fästningar. Resultatet publicerades i arbetet »Staraja Ladoga» (St. Petersburg 1896). Under åren 1889—92 utförde han forskningar på slagfälten vid Vjedrosch, Rakovor, Kalk m.fl. samt slutligen grävningar i nomadernas gravhögar. — Publicerat även ett genalogiskt arbete »Rod Knjazei Masalskih» (St. Petersburg 1892). — Ryska ordnar t.o.m. VI 2, därav A 2 och VI 3 med svärd, preussiska Röda Örnens Orden 2, kommendör av österrikiska Frans Josefsorden, serbiska Takovoorden 2, Bucharas Stjärnorden I och montenegrinska Daniloorden 2. Död i St. Petersburg 31.8. 1903.¹²² — Gift med *Maria Petrovna Bassin*, d. 1918,¹²³ trol. d.t. ledamoten av kejs. konstakademin, historie- och porträttmålaren Peter Vladimirovitch Bassin.

X. Barn:¹²³

Peter. Kaptan vid ångfartygsbolaget »Samolet» som trafikerade Volga, bosatt i Nischni Novgorod. D. under revolutionen. — Gift med *Felizata Sergejevna N.*, som 1914 var bosatt i Moskva med döttrarna *Serafima* och *Valentina*.¹²³

Boris. Tjänstgjorde i Sibirien efter 1903. Hade en dotter *Maria* och en son.¹²³

Nikolai, antog 1915 släktnamnet *Branibor*. Guvernementssekreterare 1903.¹²¹ Som reservfänrik inkallad till 4 flygande mörsarparken under japanska kriget. RA 4 för tapperhet 27.12. 1906.¹²⁰ Titullärråd vid inrikesministeriets I avdelning 1908, kollegieassessor vid St. Petersburgs revisionsverk 1912, hovråd 1914.¹²¹ Kontrollör vid nordvästra frontens huvudkontrollstab 1914.¹¹⁷ R A 3 4.12. 1914.¹¹⁷ Ännu 1928 anställd vid statistiska överstyrelsen.¹²⁴ Framstående musiker. Skjuten i Samara 1936.¹²³ — Gift 1:o med *N. N. Loupakov*, d. 1917, 2:o med *Nadesjda Vinogradsky*.¹²³

Serafine, d. i St. Petersburg 24.12. 1911.¹²³ — Gift i St. Petersburg med översten och kommendören för Konstantinovska artilleriskolan *Alexander Apollonovitch Friede*, f. 1857, d. 4.4. 1900. ^{118.} ¹²³

Konstantin, f. 1866.¹²⁵ Läkare 1893.¹²⁵ Titullärråd 30.11. 1893.¹¹⁷ Yngre läkare vid livgardets Preobraschenska regemente redan 1893. Kollegieassessor 31.1. 1896. R SSt 3 13.12. 1899. Hovråd 31.1. 1900. Kollegieråd 1912. Äldre läkare vid 18. sappörbataljonens reserv då 6.8. 1914 inkallad som äldre läkare till 168., Vologodska distriktsevakueringpunkten, från 16.11. 1915 överläkare även vid 169. distriktsevakueringpunkten. RVI 4 19.5. 1915. Verkl. statsråd 12.12. 1915.^{117.} ¹²⁰ D. i Bryssel efter 1928.¹³² — Gift med *Alexandra Vladimirovna N.* i hennes 2. gifte, d. i Bryssel 1942.¹²⁶ (G. 1:o med *N. N. Maximov*).¹²³



Johanna Kristina v. Brandenburg, g. Ehnberg



Ebba Emelia v. Brandenburg

Tab. 20.

VII. **Karl (Kurt) Herman von Brandenburg** (son till Gustav Vilhelm, tab. 15), f. i Jorois 3.3. 1762. Volontär vid Savolaks och Nyslott läns inf. reg. 1768, förare 20.2. 1775, sergeant 30.6. 1778 med Kaipiala i St. Mickels sn. som boställe till 15.12. 1790, fänrik 20.2. 1781, adjutant 20.5. 1788, löjtnant 15.12. 1790, stabslöjtnant 23.11. 1792 med Harjula i Rantasalmi, Kolkontaipale som boställe till 23.6. 1794, därefter Innala N:o 1 i Kristina till 3.12. 1807. Avsked på grund av sjuklighet med befordran till kapten 3.12. 1807. — Bevistade 1788—90 års krig och deltog i affärerna vid Puumala och Pirttimäki. — Avskedsbrevet hade ej ankommit då kriget 1808 utbröt och följde han med Savolaks brigaden i början av mars 1808 men blev under reträtten tillfångatagen i ett torp i Haukivuori kapell, där han för sin sjukdom nödgades kvarstanna. Hölls i fångenskap hos dåvarande kommandanten i St. Mickels sn, öv.löjtnant Duncker c. 2 månader varefter fick tillstånd bo på sitt boställe.^{72 127} — Död i Kristina 28.6. 1819. — Gift i Tavastehus 8.3. 1795^{115 128} med *Kristina Elisabet Carlborg*, f. i Pojo¹²⁹ 24.5. 1771, d. i St. Mickel 19.3. 1846, d.t. kyrkoherden, hovpredikanten, mag. Jakob Carlborg och Anna Kristina Lebell.

VIII. Barn:

Henrik Kristian Vilhelm, f. i Kristina 21.12. 1795, tullförvaltare, d. 1865.
Tab. 21.

Gunilla Augusta, f. i Kristina 1.1. 1798, d. 25.3. 1875. Ogift.

Karolina (Hedvig), f. i Kristina 4.5. 1800, d. i Vasa 27.9. 1873. — Gift i Kristina 26.12. 1826 med sin kusin, kommissionslantmätaren *Olof Adolf Torsten von Brandenburg*, tab. 25.

Torsten Reinhold, f. i St. Mickel 19.11. 1802, d. i Kristina 30.6. 1814.

Johanna Kristina, f. i St. Mickel 13.4. 1807, d. där 7.12. 1880. — Gift i Kristina 31.12. 1826 med kommissionslantmätaren i Kymmenegårds län, hovrådet *Henrik Johan Ehnberg*, f. trol. i Kuopio 8.3. 1800^{129a}, d. i St. Mickel 27.10. 1866.

Karl, f. i Kristina 25.3. 1810, lantmätare, d. 1862. Tab. 22.

Ebba Emelia, f. i Kristina 19.11. 1813, d. i St. Mickel 16.11. 1901. — Gift i St. Mickel 8.8. 1841 med sin kusin, kollegan, sedermera kapellanen, magister *Axel von Brandenburg*, tab. 28.



Tab. 21.

VIII. **Henrik Kristian Vilhelm von Brandenburg** (son till Karl Herman tab. 20), f. i Kristina 21.12. 1795. Skrivare vid tullkammaren i Flisöberg (seder. Degerby) tullkammare 1813—1816. Auskultant vid tulldirektionen 4.4. 1816. Kontorsskrivare vid tullkammaren i Flisöberg (Degerby) tullkammare 10.12. 1816. Förestod tullkamrarna i Degerby, Eckerö och Marsund i 3½ år. Dispens till tjänster vid tullverket 4.9. 1821. Kammar-skrivare vid tulldirektionen 11.12. 1831. Tullförvaltare i Raumo 26.6. 1833. Avskedad 1843. Ådömd fängelsestraff för underslev med tullmedel 20.2. 1844.¹³⁰ Död i Raumo 5.1. 1865. — Gift i Raumo 14.9. 1837 med *Sofia Magdalena Lindqvist*, f. i Raumo 22.7. 1815, d. där 29.4. 1882, d. t. borgaren Johan Erik Lindqvist och Magdalena Paqvalin.

IX. Barn (alla f. och döda i Raumo):

Johan Kristian, f. 15.10. 1840, d. 6.1. 1843.

Magdalena Sofia Augusta, f. 20.11. 1841, d. 19.3. 1842.

Edla Emelie Vilhelmina, f. 27.2. 1843, d. 14.5. 1843.

Sofia Vilhelmina, f. 15.11. 1844, d. 30.11. 1844.

Kristian, f. 13.2. 1848. Junkare, sedermera brandvakt i Raumo.¹³¹ Död i Raumo 28.9. 1905.

Johan Vilhelm, f. 30.7. 1849, d. 24.8. 1853.

VIII. **Karl von Brandenburg** (son till Karl Herman, tab. 20), f. på Braheborg i Kristina 25.3. 1810. Student (Vib.) 2.5. 1826. Lantmäterielev 6.7. 1826, auskultant 3.6. 1830, e.o. lantmätare i Viborgs län 3.4. 1832, e.o. kommissionslantmätare 30.10. 1849, ordinarie 20.8. 1851. Justerare i Kexholms distrikt 1.10. 1851. Död på Könninginsaari i Räsälä 21.6. 1862. — Gift i Hiitola 12.9. 1840 med *Natalia Grigorkoff*, f. 23.10. 1810, d. i Viborg 24.2. 1894, d. t. ägaren av Laurola gård i Hiitola, majoren Peter Grigorkoff och Dorotea Vilhelmina Johanna von Sivers.¹³²

IX. Barn (alla f. i Hiitola):

Hanna Elisabet Dorotea, f. 5.8. 1841, d. i Helsingfors 29.3. 1910. — Gift i Kexholm 30.12. 1864 med lyceikollegan *Alexander Georg Weilin* i hans 2. gifte, f. i Nyslott 25.9. 1823,¹³³ d. i Helsingfors 13.8. 1889.

Karl Petter, f. 17.8. 1843. Kadett i Fredrikshamn 26.9. 1856—4.4. 1859. Sist avhörd från Hull svårt insjuknad på väg till Amerika.¹³⁴

Hugo Ferdinand, f. 20.8. 1845, d. i Hiitola 9.1. 1851.

Eugenie, f. 22.1. 1847, d. i Hiitola 26.6. 1848.



Natalia Grigorkoff, g. v. *Brandenburg*



Hanna Elisabet Dorotea v. Brandenburg, g. *Weilin*



Emilie v. Brandenburg, g. *Alfthan*

Natalia, f. 13.2. 1849, d. i Hiitola 22.2. 1853.

Emelie, f. 6.2. 1851, d. i Viborg 14.8. 1938. — Gift i Helsingfors 16.6. 1888 med kontoristen *Rudolf Alfthan*, f. i Viborg 17.12. 1858, d. i Tavastehus 18.7. 1947.

Tab. 23.

VII. **Gustav Adolf von Brandenburg** (son till Gustav Vilhelm, tab. 15), f. i Jorois 21.1. 1764. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1773. Furir med korprals lön vid Savolaks Fotjägarer och Kangasala kompani 1778. Sergeant med sergeants indelning vid Nedre Savolaks kompani av Karelska dragoeskvadronen 12.10. 1781. Extra kornett med extra lön därstädes med tjänstgöring vid vargeringen 12.5. 1790. Bevistade 1788 — 90 års krig i Savolaks och Karelen. Anhåller i skrivelse daterad St. Mickel 22.11. 1805 om avsked från sin sekundadjutants beställning vid Karelska lätta dragonregementet och att få stå kvar i armén. Fick välja mellan löjtnants avsked eller tillstånd att som kornett stå kvar i armén. Kallas sedermera löjtnant.^{89. 90} — Flyttade 1793 från Haukivuori till St. Mickels sn och bosatt på Tertti gård, Asila N:o 5. — Död i St. Michel lfs 20.12. 1820. Gift i Haukivuori 14.2. 1793 med sin kusins dotter *Maria Elisabet Elfvengren*, f. 1773, d. i St. Michel lfs 25.8. 1820, dotter till löjtnanten Karl Johan Elfvengren och Margareta Elisabet von Nandelstadh.

VIII. Barn (alla f. i St. Mickel):

Karl Gustav, f. 3.2. 1794, lanthushållare, d. 1838. Tab. 24.

Vendla Elisabet, f. 4.10. 1796, d. i St. Mickel 5.12. 1799.

Georg Vilhelm, f. 27.7. 1799. Var tjänsteman av 10. klassen vid krigskommissariatet i St. Petersburg 1818, kanslist vid Finska Passexpeditionen och kollegiesekreterare redan 1831, titulärråd vid sin död.¹¹⁰ Död i St. Petersburg, St. Katarina 25.5. 1872. — Gift i St. Petersburg, St. Katarina 31.1. 1831 med *Gustava Weurlander*¹¹⁰ i hennes 2. gifte, f. i Helsingfors 15.12. 1801, d. i St. Petersburg, St. Katarina 15.3. 1881, d. t. skepparen Anders Weurlander och Maria Kristina Beckström. (Gift 1:o i St. Petersburg, St. Katarina 18. april 1829 med färgfabrikören Anders Sigell, f. i Hollola 6.6. 1794, d. i St. Petersburg, St. Katarina 13.4. 1830.)

Olof Adolf Torsten, f. 18.6. 1801, kommissionslantmätare, d. 1849. Tab. 25.

Gustava Karolina, f. 16.8. 1803, d. i St. Petersburg, St. Katarina 22.12. 1879.

Berndt Anton, f. tvilling med dödfödd dotter 1.7. 1807, d. i St. Mickel 25.4. 1808.

Axel, f. 27.2. 1809, kollega, d. 1859. Tab. 28.

Ebba Sofia, f. 12.1. 1811, d. i St. Mickel 29.7. 1812.

Johan Henrik, f. 14.2. 1813, d. i St. Mickel 7.2. 1814.

Dödfött gossebarn 4.7. 1816.

Tab. 24.



*Karolina v. Brandenburg, g.
Ustinoff*

VIII. **Karl Gustav von Brandenburg** (son till Gustav Adolf v. B., tab. 23), f. i St. Mickel 3.2. 1794. Lanthushållare i St. Mickels sn., Norola N:o 16. Död i St. Mickel 17.12. 1838.¹³⁵ — Gift i St. Mickel 21.4. 1831 med hushållerskan *Margareta Fremling* i hennes 1. gifte, f. i St. Mickel 1.6. 1793,¹³⁶ d. i St. Mickel 21.1. 1881, d. t. korpralen Abraham Fremling och Brita Eriksdotter. (Gift 2:o i St. Mickel 6.1. 1839 med bonden Matts Mattsson Valjakka, f. i St. Mickel 20.9. 1803, d. där 6.12. 1868).

IX. Barn (alla f. i St. Mickel, de 4 första a.n.):

Anna Sofia, f. 4.2. 1816, d. i Krasnoje Zelo 6.1. 1895.¹¹⁰ — Gift i St. Petersburg, St. Katarina 24.5. 1842 med fabrikören och färgmästaren *Petter Weurlander*¹³⁷, f. i Helsingfors 20.9. 1805, d. i St. Petersburg, St. Katarina 14.11. 1879.

Nils, f. 11.10. 1819. Till St. Petersburg 1833, skrädaregesäll därest., hemsänd till St. Mickel 10.4. 1868. Enl. mantalslängderna bosatt i Virolaks by till 1877 och i Seppälä by 1881–88 men i kommunionboken är redan 1879 vistelseorten angiven vara okänd.

Eva Kristina, f. 29.10. 1821, levde ännu på 1860-talet. — Gift i St. Petersburg, St. Katarina 28.8. 1841 med lantmätaren *Jonas Benedikt Menander*, f. i Savitaipale 21.3. 1818, flyttade till Vjatka 1841, levde där ännu på 1860-talet.¹³⁸

Karolina, f. 5.1. 1826, adopterad av Georg Vilhelm v. Brandenburg, tab. 23, d. i Dudenhoff 21.2. 1897.¹¹⁰ — Gift i St. Petersburg i januari 1846 med tjänstemannen *Akim Ustinoff*, i hans 2. gifte, f. i Riga 1806, d. före 1851.¹¹⁰ Dotter se tab. 26.

Amalia Gustava, f. 11.11. 1834, d. i St. Mickel 25.8. 1836.

Tab. 25.



*Olof Adolf Torsten v.
Brandenburg*

VIII. Olof Adolf Torsten von Brandenburg (son till Gustav Adolf, tab. 23), f. i St. Mickel 18.6. 1801. Student 19.12. 1821 (Vib.). Lantmäterianskultant 15.4. 1825. Vicelantmätare i Viborgs län 28.6. 1830, kommissionslantmätare 14.1. 1840. Ägde Hintsala rusthåll i St. Mickel sn, Rahula by. — Död i Joutseno 5.6. 1849.¹³⁹ — Gift i Kristina 26.12. 1826 med *Karolina Hedvig von Brandenburg*, f. i Kristina 4.5. 1800, d. i Vasa 27.9. 1873, d. t. kaptenen Karl Herman von Brandenburg och Kristina Elisabet Carlborg, tab. 20.

IX. Barn:

Adolf Kristian (Kasimir), f. i Nyslott 27.1. 1829, kronofogde, d. 1884. Tab. 26.

Adolf Oskar, f. i Villmanstrand 3.1. 1831, d. där 30.7. 1831.

Adolf Karl, f. i Villmanstrand 30.6. 1833, d. där 20.12. 1833.

Adele Kristine, f. i Villmanstrand 10.9. 1837, d. i Kexholm 9.10. 1875. — Gift 15.10. 1856 med kronofogden, senare stadsfiskalen *Anders Henrik Aschan* i hans 3. gifte, f. i Libelits 27.2. 1791, d. i Uuguniemi 1.8. 1877.

Adolf Alarik, f. i Villmanstrand 4.7. 1839, d. där 25.4. 1840.

Agnes Alexandrine, f. i Villmanstrand 3.11. 1840, d. i Vasa 23.11. 1882.

Tab. 26.

IX. Adolf Kristian (Kasimir) von Brandenburg (son till Olof Adolf Torsten, tab. 25), f. i Nyslott 27.1. 1829. Student 20.6. 1848 (Sav.kar). Kameralexamen 15.12. 1852. E.o. kammarskrivare i senaten 22.12. 1852. Domareexamen 28.4. 1854. Auskultant vid Viborgs hovrätt 13.6. 1854 med tjänstgöring vid hovrättens kansli och Jääskis domsaga 13.6. 1854—27.8. 1857, vid senatens finansexpedition 14.9. 1857—8.11. 1859. Vicehäradshövding 16.6. 1857. Kronofogde i Korsholms härad 8.11. 1859, jämsides boställsinspektör i Korsholms härad 30.6. 1864 och magasinförvaltare i Vasa 23.7. 1873. Kollegieassessor 20.4. 1873. RStS 3. — Död i Vasa 14.12. 1884. — Vigd i St. Petersburg 16.11. 1865 och i Vasa 14.1. 1866¹⁴⁰ med *Alexandra Ustinoff*, f. i St. Petersburg 15.11. 1849,¹⁴⁰ d. i Tavastehus 9.8. 1905, dotter till tjänstemannen Akim Ustinoff och Karolina von Brandenburg (tab. 24).



*Eva Kristina v. Brandenburg,
g. Mennander*



*Adolf Kristian Kasimir v.
Brandenburg. (Finlands
Nationalmuseum)*



*Alexandra Ustinoff, g. v.
Brandenburg*



Karl Adolf v. Brandenburg



Olga Eugenie v. Brandenburg

X. Barn (alla f. i Vasa):

Karl Adolf, f. 3.8. 1867. Student (Öb.) 19.6. 1886. Domareexamen 19.12. 1891. Auskultant vid Viborgs hovrätt 15.1. 1892. Vicehäradshövding 29.5. 1895. Borgmästare i Kaskö 23.10. 1896. Död i Kaskö 23.6. 1899.

Olga Eugenie, f. 4.3. 1872. Telegrafist i Sörnäs och Tavastehus. Död i Tavastehus 19.8. 1897.

Georg Adolf, f. 21.6. 1875. Korrekturläsare i Tavastehus. Död i Tavastehus 10.7. 1922.

Birger Adolf, f. 2.8. 1876, järnvägsbokhållare, d. 1937. Tab. 27.

Tab. 27.



Birger Adolf v. Brandenburg



*Rosa Albertina Strandholm,
g. v. Brandenburg*



Gret-Margit v. Brandenburg

X. Birger Adolf von Brandenburg (son till Adolf Kristian Kasimir, tab. 26), f. i Vasa 2.8. 1876. Student 27.1. 1899. E.o. praktikant vid järnvägen 15.10. 1899. Linjetelegrafist i 1 distriktet 1.3. 1902. Biljettförsäljare vid Terijoki station 1.2. 1908. Bokhållare av 2. klass 1.11. 1908. Död på Kellomäki station i Terijoki fs 1.4. 1937. — Gift på Honkaniemi i Viborgs lfs 31.1. 1915 med *Rosa Albertina Strandholm*, f. i St. Petersburg, St. Katarina 4.5. 1886, d. i Helsingfors 21.9. 1958, d. t. överkonduktör Karl August Strandholm och Vilhelmina Narinen.

XI. Barn:

Gret-Margit, f. i Humaljoki, Björkö fs 1.9. 1917. Absolverat VII klasser vid Terijoen Yhteislyseo. Kontorsbiträde vid statsjärnvägarna 1.6. 1937. bokhållare 1.9. 1956. — Gift i Helsingfors 24.4. 1943 med majoren *Mauno Linnakorpi* i hans 1. gifte, f. i Helsingfors 15.8. 1909. Frånskild 1947.

Lars Gunnar Herbert, f. på Kellomäki 23.8. 1919, d. där 17.4. 1920.

Tab. 28.

VIII. **Axel von Brandenburg** (son till Gustav Adolf, tab. 23), f. i St. Mickel 27.2. 1809. Student (Vib.) 17.12. 1827, fil. kand. 27.5. 1836, promoverad magister 21.6. 1836. T.f. apollohist vid Lovisa trivialskola 1.5. 1837, t.f. collega inferior 28.10. 1840. T.f. 2. kollega (latin) i Högre elementarskolan i Borgå 15.12. 1841. Lärdomsprov för lärartjänster vid högre elementarskolor 14.6. 1842. 1. kollega vid sistnämnda skola (historia, geografi) 10.5. 1843.¹⁴¹ Prästvigd i Borgå 6.6. 1852. Avsked från lärartjänsten till följd av reorganisationen av elementarläroverken. Interimspredikant för kappellanstjänsten i Kangasniemi 1.7. 1857 och i Sysmä 16.3. 1859, tillträdde 1.5. 1859. XV. Död i Sysmä 17.8. 1859. — Gift på Terti i St. Mickels lfs 8.8. 1841 med sin kusin, skolläraryninnan *Ebba Emelia von Brandenburg*, f. i Kristina 8.11. 1813, d. i St. Mickel 16.11. 1901, d. t. kapten Karl Herman von Brandenburg och Kristina Elisabet Carlborg, tab. 20.

IX. Barn:

Augusta Maria Elisabet, f. i Borgå 6.4. 1843, d. där 3.11. s.å.

Tab. 29.

Erik von Brandenburg

VII. **Erik Johan von Brandenburg** (son till Gustav Vilhelm v.B., tab. 15), f. i Haukivuori 24. sept. 1767. Minderårig volontär vid Savolaks lätta infanterireg., Jockas kompani 1782. Sergeants karaktär 3.9. 1784. Engagerad som löjtnant vid Kajana bataljons artilleri i januari 1790 och tjänstgjorde där under den påföljande kampanjen. Konstituerad fänrik vid Uleåborgs frikorps 13.3. 1790. Fänrik vid Savolaks lätta infanterireg. 15.12. 1790. Ansöker i St. Mickel 16.9. 1791 om placering som sekundlöjtnant vid Österbottens regemente emedan av general Klingspor blivit försäkrad löjtnants konstitutorial. Löjtnant vid adelsfanan 18.9. 1797. Avsked med ryttmästare karaktär 26.5. 1798. — Antecknad redan i generalmönsterrollan 1782 som sjuklig och oduglig.^{89. 90. 142} — Död i Jockas 29.4. 1824. —

Gift i Stockholm, Jakobs fs 21.11. 1797 med *Kristina Elisabet Gustrin*, f. i Stockholm, Nikolai fs 20.6. 1778, d. i Wiborg 2.6. 1816, d. t. linkrämmaren i Stockholm Anders Gustrin och Maria Kristina Stephanij.

VIII. Barn:

Gustav Anders, f. i Haukivuori 30.4. 1799. Fallandesjuk. Död i Jockas 30.9. 1826.

Karl Georg, f. i Haukivuori 13.4. 1802, apotekare, d. 1870. Tab. 30.

Vendla Kristina, f. i Suonenjoki 9.9. 1805, d. där 12.5., s.å.

Berndt Vilhelm, f. i Suonenjoki 11.10. 1807, d. i Viborg 13.10. 1815.

Ebba Lovisa, f. i Haukivuori 13.4. 1811. Dövstum och nästan blind. Död sinnessjuk i St. Mickel 30.3. 1863.

Med Kristina Lukkaritar en oäkta dotter Maria, f. i Jorois 18.12. 1788, d. där i jan. 1789.

Tab. 30.

Carl von Brandenburg

VIII. **Karl Georg von Brandenburg** (son till Erik Johan, tab. 29), f. i Haukivuori 13.4. 1802. Kallas provisor 1829 då flyttar från St. Petersburg till Harkov, tjänsteman, apotekare, av 14. klassen vid Bjelogorodskij ulanskij polk, avsked redan 1841, kallas f.d. kronoapotekare 1853, 1857.¹¹⁰⁻¹⁴³ — Död i St. Petersburg, St. Katarina 30.9. 1870. — Gift i Harkov 2.6. 1829¹¹⁰ med *Maria Elisabet Granvik*, f. i Jakobstad 25.2. 1792, d. i St. Petersburg, St. Katarina 6.5. 1857, d. t. borgaren Jakob Granvik och Maria Löfman.

IX. Barn:

Karl Edvard, f. i Harkov 7.9. 1828.¹¹⁰ Gymnasist vid 2. gymnasiet i St. Petersburg 1842. Död som elev på 4. klassen, St. Petersburg, St. Katarina 27.12. 1846.

Alexandra Matilda, f. i Harkov 7.12. 1833.¹¹⁰ — Gift i St. Petersburg (förelyst 2.8., utlyst 16.9.) 1853 med underlöjtnanten i.a. *Nikolai Lunin*, f.i. Novgorod 1830.¹¹⁰

Marie Sophie, f. i St. Petersburg, St. Katarina 9.9. 1836, d. där 28.1. 1838.



Gustava Amalia v. Brandenburg, g. Nordvik



Vendla Helena v. Brandenburg, g. Appelberg

Berndotter Brandenburg

VII. **Johan Berndt von Brandenburg** (son till Gustav Vilhelm, tab. 15), f. i Jorois 6.12. 1771. Volontär vid Savolaks och Nyslotts läns inf. reg. 1784, sergeant 16.5. 1788. Transporterad till Karelska dragooneskvadronen 14.5. 1790, fältväbel med sergeants lön 26.7. 1796, kornett utan lön 23.3. 1803, löjtnant i armén 29.6. 1809, kaptens avsked på egen begäran 20.2. 1810.¹⁴⁷ — Bevistade 1788—90 års krig samt, delvis som chef för dragonvargeringen, 1808—09 års krig. Då folkresningen i Karelen började sände Sandels honom dit i juli 1808 med uppmuntrande proklamationer till allmogen. Utmärkte sig under major Malms angrepp vid Pelgjärvi 9.—10.8. 1808 i det han med 50 man och 100 väpnade bönder kringgick fiendens högra flygel och tvingade den genom anfall på flykt. Deltog med utmärkelse i striden vid Virta bro och tilldelades 22.12. 1809 guldmedalj för tapperhet i fält.^{73, 144} — Bosatt i Rantasalmi, Rantasalo N:o 9, överflyttade till St. Petersburg i juli 1810, tjänsteman därstädes.¹¹⁰ — Kassör och ekonom vid finska kadettkåren 22.1. 1821. Död i Fredrikshamn 18.2. 1826. — Gift i Rantasalmi 29.12. 1799 med *Maria Grönholm*, f. 1774, död i Fredrikshamn 13.1. 1849.¹⁴⁵

VIII. Barn:

Gustava Amalia, f. i Rantasalmi a.n. 28.2. 1795, d. i Fredrikshamn 30.8. 1852. — Gift i St. Petersburg, St. Katarina 4.1. 1817 med apotekaren i

Fredrikshamn *Johan Alexander Nordvik*, f. i Kangasniemi 13.6. 1785, d. i Helsingfors 13.7. 1849.

Johanna Karolina, f. i Rantasalmi a.n. 1798¹⁴⁶, d. där 19.10. 1801.

Vendla Helena, f. i Rantasalmi i mars 1801¹⁴⁶, d. i Fredrikshamn 5.8. 1860. — Gift i Fredrikshamn 30.6. 1822 med stabskaptenen, sedermera översten *Adolf Appelberg*, f. i Björneborg 26.9. 1791, d. i Fredrikshamn 30.7. 1856.

Gustav Reinhold, f. i Rantasalmi 3.8. 1803, lantmätare, d. 1877. Tab. 32.

Berndt, f. i Rantasalmi 18.6. 1805, tjänsteman, d. 1858. Tab. 33.

Johanna Fredrika, f. i St. Petersburg, St. Katarina 29.5. 1811, d. där 17.9. 1812.

Tab. 32.



Augusta Amalia v. Brandenburg och Gustav Platé

VIII. **Gustav Reinhold von Brandenburg** (son till Johan Berndt, tab. 31), f. i Rantasalmi 3.8. 1803. Stud. (Vib.) 18.6. 1822. Lantmäterielev 8.3. 1824, lantmäteriauscultant 14.6. 1824, komm. lantmätare Herkepää tjänstevikarie 1.4. 1829, kommissionslantmätare i Åbo län 14.6. 1836, i Viborgs län 20.12. 1836, i St. Mickels län 9.7. 1844 och i Nylands län 7.11. 1848, tjänstgörande lantmätare i Raseborgs vestra station 19.12. 1848, avsked 15.9. 1853. XX. Innehade Loukio egendom i Jockas 1840—76, vilken han ärvt efter sin faster Ebba Juliana v. Brandenburg, gift v. Nandelstadh. Död i Helsingfors 10.1. 1877. — Gift i Orimattila 17.3. 1833 med *Johanna Juliana Brusin*, f. i Kangasniemi 23.6. 1813, d. i Helsingfors 25.5. 1877, d. t.

kapellanen i Kangasniemi, vicepastor Erik Adolf Brusin och Vendla Helena Witting.

IX. Barn (alla f. i Jockas):

Ebba Amalia, f. 5.7. 1833, d. i Jockas 12.5. 1834.

Gustav Bernhard Alexander, f. 16.8. 1835, d. i Jockas 21.9. 1837.

Alexandra Maria, f. 10.7. 1838, d. i Jockas 5.2. 1840.

Vendla Johanna, f. 24.2. 1841, d. i Jockas 21.5. 1842.

Augusta Amalia, f. 7.3. 1842. Musiklärarinna i Helsingfors. Antog efter sin skilsmässa namnet Platen. Död i Helsingfors 28.11. 1928. — Gift 1:o i Jockas 27.6. 1866 med länsmannen *Tomas Ropa*, f. i Mäntyharju 9.3. 1838,



*T. v. Amanda v. Brandenburg,
g. Relander och Stålhandske*



*Olga Elina v. Brandenburg,
g. Binneman*

d. i Helsingfors 29.6. 1870; 2:o i Jockas 16.8. 1872 med konditorn *Gustav Karl Herman Platé*, f. i Berlin 31.3. 1846, d. i Helsingfors 6.8. 1898, frånskild 1880.

Alexander, f. 10.5. 1843, d. i Jockas 16.7. 1844.

Amanda, f. 31.12. 1844, d. i Helsingfors 30.4. 1888. — Gift 1:o i Helsingfors 26.10. 1865 men mantalsskrivaren, sed. kronofogden i St. Mickels härad *Anders Emanuel Relander*, i hans 2. gifte, f. i Hirvensalmi 25.12. 1823, d. i St. Mickel 28.7. 1882, frånskild 7.5. 1879; 2:o i Stockholm 29.11. 1880 med författaren *Gustav Reinhold Alexander Stålhandske*, f. i Helsingfors 16.12. 1852, d. där 25.1. 1896.

Olga Elina, f. 6.12. 1848. Språklärlarinna, rektor för privata fruntimmer-skolan i Brahestad. Död i Helsingfors 1.11. 1902. — Gift i Helsingfors 11.12. 1892 med musikläraren *Johan Josef Franz Binnemann* i hans 1. gifte, f. i Kreutznach-Kirn 26.4. 1865, d. i Esbo 25.11. 1942.

Tab. 33.

VIII. **Berndt von Brandenburg** (son till Johan Berndt, tab. 31), f. i Rantasalmi 18.6. 1805. Tjänsteman vid departementet för utrikeshandeln i St. Petersburg, kollegieregistrator redan 1826,¹¹⁰ titulärråd redan 1840¹⁵⁰, tjänsteman av IX. klassen vid sin död.¹⁴⁸ D. i St. Petersburg 29.3. 1858.¹¹⁸ — Gift i St. Petersburg, St. Anna 16.5. 1826¹¹⁰ med *Alexandrine Helene Benois*, f. i St. Petersburg, St. Anna 10.4. 1803, d. där 29.5. 1870¹¹⁸, d. t.



*Alexandrine Helene Benois,
g. v. Brandenburg*



*Anna Luise Amalia v.
Brandenburg, g. Schulman*



Berndt v. Brandenburg



Boris v. Brandenburg

maitre d'hôtel hos enkekejsarinnan Ludvig Julius Benois och Anna Katarina Konkordia Augusta Groppe.¹¹⁸

IX. Barn:

Augusta Maria, f. i St. Petersburg, St. Anna 2.3. 1829. Levde 1845.¹¹⁰

Alexander August, f. i St. Petersburg, St. Anna 20.1. 1835,¹¹⁰ d. där 9.4. 1889.^{118, 151}

*Anna Luise Amalia*¹⁴⁸, f. 22.5. 1837, d. 25.2. 1907. — Gift i St. Petersburg 15.9. 1863¹⁴⁸ med generallöjtnanten *Rudolf Johan Wilhelm Schulman* i hans 2. gifte, f. 21.2. 1814, d. i Vilna 3.6. 1874.¹⁴⁹

Gustav Johan Ludvig, f. i Jockas »under föräldrarnas vistelse där å en resa»¹⁵⁰ 1.2. 1840, d. i St. Petersburg 21.12. 1864.¹¹⁸

? *Berndt*, levde 1.1. 1867. R StS 3.¹⁵²

? *Boris*.¹⁵²

Tab. 34.

IV. **Kristoffer von Brandenburg** (son till Georg d.y., tab. 3), f. c. 1640. Erhöll genom faderns testamente godset Uphausen och fick förläning på detsamma 4.12. 1679. Död på Uphausen 10.2. 1694. — Gift med *Anna Katarina von Langen*, f. c. 1644, d. i Osnabrück 8.3. 1728. Fick förläning på godset på sin dotters vägnar 9.7. 1696¹⁵³ men avstod godset 1699 till sin dotter mot årligt vederlag och bosatte sig i Osnabrück.³⁴

V. Barn:

Adam Georg, döpt i Achelriede 14.1. 1680, d. på Uphausen 17.12. s.å.

Anna Maria Gertrud, döpt i Achelriede 30.3. 1681, d. på Uphausen 27.11. 1700. — Gift i Bissendorf 27.4. 1697 med hauptmannen *Georg Vilhelm von Tietz genannt Schlüter*. Erhöll förläning på godset på hustruns vägnar 8.8. 1699. Hade med sin hustru tvenne söner, Edmund Adolf Kristian, f. på Uphausen 9.8. 1699 och en odöpt son, f. 25.11. 1700, bägge döda samma dag som modern, 27.11. 1700, men efter henne. Hauptman Tietz påstod då i en process med arvingarna till Uphausen, Adolf Fredrik v. B. (tab. 11) och Johan v. B:s barn (tab. 5), att sönerna ärvt modern och han i sin tur ärvt sönerna varigenom han stod närmast till besittningsrättigheten till godset, men förlorade han processen.²³ Till hugfästandet av sin hustrus minne förärade han kyrkan i Bissendorf 19.4. 1701 300 riksdaler.¹⁵⁴ — Ihjälstucken av löjtnant Grünstein i duell 21.12. 1702.¹⁵⁵

FAMILIE BRANDENBURG IN OSNABRÜCK

Diese Familie führt das auf Seite 3 abgebildete Wappen

Tab. A.



*Kaspar Mathias Ernst Joseph
Brandenburg*

VIII. **Kaspar Mathias Ernst Joseph Brandenburg** (Sohn von Jodorus Poll und Katarina Wilhelmina Brandenburg, Tab. 13) get. in Bissendorf 13.5.1755. Prokurator in Osnabrück. Gest. in Osnabrück 24.11.1819. — Verh. 1:o in Dom zu Osnabrück 12.6.1781 mit *Helena Bernhardina Osthof*, geb. in Osnabrück 26.7.1753, gest. dort 17.1.1793, Tochter von Philipp Ernst Osthof und Katarina Maria Gro-tendick; 2:o in Dom zu Osnabrück 8.3.1796 mit *Caroline Christine Antonetta Hoija*, geb. in Ankum 4.10.1774, gest. in Osnabrück 22.2.1833, Tochter von Conrad Anton Ludwig Hoija, Vogt in Ankum, und Maria Clara Mag-dalena Eilers.

IX. Kinder (alle in Osnabrück geboren):

1. *Anna Sophia Bernhardina*, geb. 1.11.1782, gest. in Osnabrück 18.12.1782.

1. *Anna Bernhardina Maria Angela*, geb. 23.12.1783, gest. in Osnabrück 20.4.1800.

1. *Friedrich Joseph*, geb. 16.4.1785. Sekretair bei der landrätlichen Behörden in Oer. Gestl. in Burgsteinfurt 26.6.1815, — Verh. 29.1.1812 mit *Maria Bernardina Aloysia Fransisca von Hamm*. Kinder, in Burgsteinfurt geboren: *Ludwig Bernhard*, gest. 1812, *Antoinette Bernardina Josephe Luise*, geb. 28.1.1813, *Bernardina Ferdinandina Frederica Carolina*, geb. 14.1.1815.

1. *Bernhard Philip Joseph*, geb. 18.7.1788, gest. in Osnabrück 15.2.1789.

1. *Ferdinand Engelbert Maria Joseph*, geb. 30.9.1789. Österreichischer Offizier. Verschollen.

1. *Bernhard August Mathias Joseph*, geb. 24.2.1791. Gest. in Paderborn 10.1.1811.

2. *Clara Antonetta Carolina Maria*, geb. 14.7.1797, gest. als Kind.

2. *Clemens Joseph Konrad Anton*, geb. 18.4.1799. Prokurator. Gest. 1875. Tab. B.

2. *Caroline Sophie Antonette Maria*, geb. 26.6. 1801, Zwilling, gest. in Osnabrück 18.8. 1874. Verh. im Dom zu Osnabrück 20.10. 1818 mit Dr. med. *Hermann Eymann* zu Quakenbruck, gest. 1858.

2. *Karl Bernhard Anton Josef*, geb. und gest. 26.6. 1801, Zwilling.

2. *Franz Wilhelm Anton Joseph*, geb. 2.7. 1802, gest. Osnabrück 25.9. 1802.

2. *Caroline Wilhelmine Josephine Maria*, geb. 3.8. 1803, gest. 15.12. 1864. Verh. 27.10. 1823 mit Hauptmann, später Oberstleutnant *Alexander Philip Franz Johann von Beesten*, geb. in Bentheim 8.10. 1788, gest. in Osnabrück 17.5. 1859.

2. *Carl Friedrich Anton Joseph*, geb. 11.12. 1806. Obergerichtsanwalt. Gest. 1863. Tab. C.

2. *Kaspar Ludwig Joseph Alexander Anton*, geb. 5.2. 1809, gest. in Osnabrück 29.5. 1809.

2. *Alexandrine Josefine Caroline Louise*, geb. 7.3. 1810, gest. in Osnabrück 27.1. 1811.

Tab. B.

IX. Clemens Joseph Konrad Anton Brandenburg (Sohn von Kaspar Mathias Ernst Joseph, Tab. A), geb. in Osnabrück 18.4. 1799. Kanzlei-prokurator in Osnabrück. Gest. dort 11.1. 1875. Verh. in Osnabrück mit *Clara Wilhelmina Carolina Muesch* aus Gestrin bei Bersenbrück.

X. Kinder:

Maria, geb. 2.6. 1831. Verh. mit Staatsanwalt *Kerckhoff*, Trier/Mosel.

Carl, geb. 7.11. 1833. Kaufmann in Osnabrück. Gest. in Münster i.W. 13.12. 1886. Verh. mit *Charlotte Seiger* aus Osnabrück, gest. in Münster i.W. 1921. Kinder: *Agnes*, geb. 23.10. 1865, verh. mit Gymnasiedirektor, Geh.Rat *Julius Kaumann* in Warendorf; *Carl*; *Carolina*, geb. 28.10. 1871, verh. mit Dr. med. *Bock* in Schwerin; *Albert*, geb. 1878, Kaufmann in Hamburg; *Maria*, geb. 12.8. 1879, verh. mit Gerichtsrat *Bell* in Bensberg; *Clara*, geb. 15.8. 1880, verh. mit Bürgermeister, Oberregierungsrat *C. Hettlage* in Münster.

Carolina, geb. —.5. 1838, gest. in Osnabrück 9.10. 1918. Verh. mit Kaufmann *Albert Bertini* in Prag.

Tab. C.

IX. Carl Friedrich Anton Joseph Brandenburg (Sohn von Kaspar Mathias Ernst Joseph B., Tab. 2), geb. in Osnabrück 11.12. 1806. Dr. Jur., Obergerichtsanwalt in Osnabrück. Gest. in Osnabrück 31.8. 1863. — Verh. 1:0

in Osnabrück 6.8. 1833 mit *Maria Wilhelmina Cecilia Vezin*, geb. in Osnabrück 8.10. 1809, gest. dort 8.9. 1843, Tochter von Konsistorialrat, Dr. Jur. Johann Heinrich Ludwig Vezin und Bernhardina Pielsticker; 2:o in Osnabrück 24.7. 1845 mit *Franziska Aloisia Frederike Mathilde Haarmann*, geb. in Osnabrück 21.6. 1816, gest. dort 25.12. 1878, Tochter von Kaufmann Heinrich Ludwig Haarmann und Johanna Catharina Dveen.

X. Kinder (in Osnabrück geboren):

1. *Carl August Clemens*, geb. 13.5. 1834. Amtsgerichtsrath. Gest. 1902. Tab. D.

1. *Werner Clemens August*, geb. 9.5. 1835. Kaufmann in Amsterdam. Gest. in Paris 1867.

1. *Bertha Bernhardine Antoinette*, geb. 22.1. 1837, gest. in Osnabrück 29.9. 1884. Verh. mit Kaufmann *Carl Bruns*.

1. *Hermann Louis Alexander*, geb. 4.7. 1839. Kaufmann. Verh. mit *Mathilde Richenkorff*.

1. *Otto Hermann Wilhelm*, geb. 21.4. 1841, gest. in Osnabrück 23.1. 1842.

1. *Ernst Carl Franz*, geb. 28.8. 1843. Kaufmann in Garnerville, Rochland, New York. 2 Söhne.

2. *Anna Agnes Mathilde*, geb. 9.5. 1846, gest. in Osnabrück 1.5. 1870.

2. *Maria Caroline Mathilde*, geb. 29.9. 1848. Verh. mit *Julius Brade*, Weinhändler in Wiesbaden.

Tab. D.



*Carl August Clemens
Brandenburg*

X. **Carl August Clemens Brandenburg** (Sohn von Carl Friedrich Anton Josef B., Tab. C), geb. in Osnabrück 13.5. 1834. Amtsgerichtsrath in Bersebrück bei Osnabrück. Mitglied des Preussischen Abgeordnetenhauses und des Reichstages. Gest. in Wolbeck bei Münster 29.10. 1902. — Verh. in Quakenbrück 15.5, 1866 *Maria Teresia Bertha Franziska Többen*, geb. in Quakenbrück 23.9. 1845, gest. in Osnabrück 4.2. 1927, Tochter von Kaufmann Hermann Bernhard Többen und Marianna Christophina Franziska Vennemann.

XI. Kinder:

Carl geb. 23.2. 1867, gest. in Quakenbrück 19.1. 1872.

Hermann Werner Franz Bernhard, geb. in Quakenbrück 14.10. 1868. Oberstaatsanwalt, Kreisjägmeister. Gest. 1940. Tab. E.

Bertha geb. in Quakenbrück 23.2. 1871, gest. in Ankum 6.11. 1913.

Agnes geb. in Quakenbrück 10.11. 1873, gest. in Münster 7.12. 1903.

Otto August Carl Aloysius, geb. 21.9. 1883, gest. in Bersenbrück 6.4. 1901.

Tab. E.



*Hermann Werner Franz
Bernhard Brandenburg*



*Ursula, Hubertus, Carla und Margaretha
Brandenburg*

XI. **Hermann Werner Franz Bernhard Brandenburg** (Sohn von Carl August Clemens B., Tab. D), geb. in Quakenbrück 14.10. 1868. Studium der Rechte an den Universitäten Göttingen und Heidelberg, Gerichts-Referendar und Gerichtsassessor in Celle und Hamm. Staatsanwalt in Bielefeld und Essen. Erster Staatsanwalt am Oberlandsgericht in Hamm. Oberstaatsanwalt in Bromberg 1915—1919, in Nordhausen am Harz 1919—1921 und in Osnabrück 1921—1934. Kreisjägmeister in Osnabrück 1935—1940. Gest. in Osnabrück 26.9. 1940. — Verh. in Hannover 14. 4. 1915 mit *Carla Paula Maria Clara Freiin Spiegel von und zu Peckelsheim*, geb. in Erfurt 12.7. 1882, Tochter von Generalleutnant Hermann Paul Richard, Freiherr Spiegel von und zu Peckelsheim und Pauline Louise Antoine Maria von und zur Mühlen.

XII. Kinder:

Ursula, geb. in Nordhausen am Harz 27.5. 1921. Studium der Medizin an den Universitäten Münster, Freiburg, Innsbruck, Göttingen 1940—

1944. Medizinisches Staatsexamen in Oct. 1944 in Göttingen. Dr. Med. an der Universität Münster 30.11. 1944. Assistenzarzt am Marienhospital in Osnabrück 1944—1951, am Marienkrankenhaus in Hamburg 1951—1953. Leitende Ärztin der Geburtshilflich-Gynäkologischen Abteilung des Marienhospitals in Osnabrück seit 1.8. 1953.

Hubertus, geb. in Osnabrück 17.11. 1923. In Kriegsmarine 1942—1945. Lieutenant zur See der Reserve. — Studium der Rechte an der Universität Münster 1945—1948, der Philosophie und Theologie an den Universitäten Frankfurt/Main, Innsbruck und dem Priesterseminar in Osnabrück. Licentiat der Theologie von Pontificia Facultas Canisiana Innsbruck 25.5. 1952. Zum Priester geweiht in Osnabrück 20.12. 1952. Vikar an der Antonius-Gemeinde in Hamburg-Winterhude 1.2. 1953. — 1.9. 1955. Doktorand der Theologie an der Pontificia Universitas Gregoriana in Rom 15.10. 1955.

Margaretha, geb. in Osnabrück 26.4. 1927. Med.-tech. Assistentin am Städtlichen Krankenhaus in Osnabrück 1950—1952. — Verh. in Osnabrück 2.10. 1952 mit Verleger *Leo Victor Fromm*, geb. in Osnabrück 16.7. 1924.



*Allianzwappen
Brandenburg—Spiegel*

NOTER

Förutom sedvanliga förkortningar användes här följande speciella förkortningar: NSA,O = Niedersächsisches Staatsarchiv, Osnabrück; FSS = Finska Statssekretariatets handlingar. Källor angives ej för uppgifter som återfinnes i angiven församlings historieböcker, ej heller för uppgifter ur resp. ämbetsverks o. dyl. tjänsteförteckningar eller andra allmänt anlitade matriklar.

1. Rigsarkivet, Köpenhamn: Tyske kanc. I AA/139 II.
2. Originala köpebrevet och originala lagfartsbrevet för Sylvester von Brandenburg från Osnabrück Gogericht 13. okt. 1566 tidigare hos numera avl. dr .E. Krüger, Hellerup, Danmark, fotostat hos förf., avskrifter av köpebrevet i grevliga tecklenburgska arkivet i Statsarkivet, Münster och i NSA,O: 153 IB 128.
3. R. VOM BRUCH, »Die Rittersitze des Fürstentums Osnabrück», Hannover 1930, samt medd. av honom.
4. Rigarkivet, Köpenhamn: Tyske kancelli I AA/1531; Registratur över Milit. Regnskaber I B 15b.
5. FRIEDRICH v.d. DECKEN, »Herzog Georg v. Braunschweig und Lüneburg», Hannover 1833.
6. JOH. JOS. KENFENHEUER: »Alphabetisches Namensregister bürgerlicher deutscher Wappenvorkommen», Hoffnungsthal-Köln 1937.
7. HERMANN HAMELMANN, »Oldenburgische Chronik bis 1588», Neue Ausgabe —, Oldenburg/Berlin, 1940.
8. E. L. LORENZ-MEYER, »Hamburgische Wappenrolle», Hamburg 1912; »Neue Siebmacher», V, 5/62.
9. »Neue Siebmacher», V, 3/2.
10. BERTOLD PFEIFFER, »Süddeutsche Brandenburger im Hochadel, niederen Adel und Patriziat», Vierteljahrschrift Herold 1913.
11. ERNST HEINRICH KNESCHKE, »Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexicon —», Leipzig 1859—70.
12. »Familiengeschtliche Blätter», Leipzig 1911; »Neue Siebmacher», VI, 2.
13. HERM. FR. MACCO: »Aachener Wappen und Genealogien», Aachen 1907.
14. THEOBOR DE RAADT, »Sceaux armoirés des Pay-bas et des Pays avoisinants», Bruxelles 1898—1903.
15. OTTO POSSE, »Die Bau- und Kunstdenkmäler Thüringen», XXXVIII; W. REIN, »Die erloschenen Adelsgeschlechter der Eisenacher Lande» i »Zeitschrift des Vereins für thüringische Geschichte und Alterthumskunde», band IV, Jena 1861; Dr. LANDAU, »Ein Beitrag zur Geschichte des Schlosses Wartburg», d:o, band II, Jena 1855; »Neue Siebmacher», VI, 12/3.
16. H. F. AVEMANN, »Vollständige Beschreibung — Reichsgraf — und Burggrafen von Kirchberg in Thüringen», Frankfurt/Main 1747, p. 12 ff; ALBERTI, »Württembergisches Adels- und Wappenbuch»; »Neue Siebmacher», VI, 2/67.
17. »Das Deutsche Herold», XV, p. 79, XXVI, p. 102.
18. HOLGER RØRDAM, »Den nordiske Syvaarskrigs Historie», Historiske Kildeskrifter II:1, København 1884; OTTO VAUPELL, »Den Nordiske Syvaarskrig 1563—1570», København 1891.
19. NSA,O: Aktensamling des Historischen Vereins Osnabrück, Archiv Haus Brandenburg = Dep. 6b B I N:o 11: a) skrivelse dat. 11.9. 1611, b) skrivelse dat. 22.1. 1612, c) skrivelse dat. 15.2. 1612, d) Inventarium dat. 28.7. 1614, e) Georg v. Brandenburg kontra Gerhard Storck, f) räkenskaper (Nämnda dag un-

- derskrevs äktenskapskontraktet mellan makarna), g) räkenskaper över egendomen Ekerns försäljning, h) Gerhard Meijer och Jürgen Bartols kontra Georg v. Brandenburg, i) Georg v. Brandenburgs testamente.
20. C. STÜVE, »Geschichte des Hochstiftes Osnabrück», II, Jena 1872, p. 430.
 21. STÜVE, a.a., p. 524.
 22. v. BRUCK, a.a., p. 258.
 23. NSA,O: Dep. 153 IB 209.
 24. SKrA; Register till rullor 1620—1699.
 25. Namnet Georg förekommer i tidens handlingar ofta i formen Jürgen.
 26. NSA,O: Msc. 138, fol. 407 ff.
 27. Släkten Barnefür hörde till staden Osnabrücks patriciat och är känd från 1534. Vincenz Barnefuers son Rembert gifte sig 14. febr. 1543 med Elisabeth Budde (NSA,O: Dep. 6a), erhöll förläning i Dinklage (Mitt. Hist. Ver. Osnabr., VI, p. 159), innehade Quellenburg i amtet Vechta, upptagen bland de adliga familjerna (D:o, XVIII, p. 215). Hans kusin Jost Barnefuer var 2. borgmästare i Osnabrück Altstadt 1537—40, 1. borgmästare 1541—43, 1557—61 och innehade förläning i Alfhausen (D:o, VI, p. 167, III, p. 105). Dennes son Erdwin Barnefür var 2. borgmästare i Osnabrück 1587 och deltog i tidens krig. Ett begravningskväde över honom ingår i LODTMANNNS Osnabr. Unterhaltungen. Familjen utdog 1630. Släktens vapen utgör en 8 gånger styckad sköld, på hjälmen tvenne strutsfjädrar. (MAX v. SPIESSEN, »Wappenbuch des Westfählischen Adels», Görlich 1901—03; NSA,O: Samml. Wappenzeichnungen nach Siegeln, N:o 292, Jadicus B., 1538; abedissan Magdalena B:s gravsten i Börssel).
 28. NSA,O: Rep. 153 IM 140.
 29. JOHANN EBERHARD STRÜVE, »Beschreibung und Geschichte des Hochstifts und Fürstenthums Osnabrück etc», Osnabrück 1789.
 30. NSA,O: Dep. 6 bI N:o 11. Brüggemanska arvstvisten.
 31. NSA,O: Dep. 23 N:o 2, Lodtmanns genealogiska tabeller, tavla XXXVIII.
 32. NSA,O: Dep. 6 b I N:o 11. Skrivelse bland handlingarna i processen Georg v. Brandenburg contra Gerhard Storck, dat. 21. juni 1622, Georg v. B. då 23 år gammal.
 33. NSA,O: Rep. 153 IB 209, MAURUS ROST, »Die Iburger Klosterannalen», Osnabrück 1895; AUG. SUERBAUM, »Geschichte des Klosters Oesede», Osnabrück 1924.
 34. NSA,O: Rep. 153 IB 128.
 35. NSA,O: klostret Oesedes arkiv.
 36. NSA,O: Rep. 367 N:o 31.
 37. J. JAEGER; »Verzeichniss der Schüler des Gymnasiums Carolinum zu Osnabrück 1625—1804», Osnabrück 1903.
 38. MAURUS ROST, a.a., MARIA HEILMANN m. fl., »Wellingholzhäusen», Osnabrück 1957.
 39. Bevis över, att Johan Kaspar B. är son till Georg Henrik B. föreligger ej, detta dock troligt på grund av jordinnehav och namnskick. I denna släkt har icke kunnat placeras en Georg (Jürgen) Brandenburg, som dog i Osnabrück 4. 4. 1727, hustru Anna Katarina Hasing, d. i Osnabrück 7.2. 1738, deras barn döpta i Osnabrück: Maria Elisabet 11.2. 1699. Fredrik Johan 7. 11. 1700, Georg Kristoffer 17.1. 1702, Johan Iodocus 10.6. 1704 och Katarina Elisabet 2.4. 1707.
 40. I dopboken är som Maria Elisabets mor antecknat Elisabet Holtgreven men för de tvenne följande barnen Maria Elisabet Wegmann. Då någon Elisabet Holtgreven ej är funnen antecknad som död i Borgloh före 1727 och då Johan Kaspar

- ej finnes där antecknad som gift med Maria Elisabet Wegmann antages, att det är frågan om samma person, som kan ha antecknats ibland med sitt släktnamn, ibland med namnet på föräldrarnas egendom.
41. C. H. NIEBERDING, »Geschichte des ehemaligen Niederstifts Münster», III, Vechta 1852; C. L. NIEMANN, »Das Oldeburgische Münsterland», II, Oldenburg 1891; KARL WILLOH, »Geschichte der Kathol. Pfarreien im Herzogtum Oldenburg», III, u.t.o.å.
 42. NSA,O: Rep. 153 IB 209: »da ich alhir im Stift Osnabrügh gebohren».
 43. NSA,O: Dep. 6 b B I N:o 11 (Georg v. B:s test.): »— so ist er schon vor vier und zwanzig jahren von unss bey guthe Leuthe gethan».
 44. RA, FSS: 1826, EB N:o 201, kopia av naturalisationsbrevet.
 45. NSA,O: Dep. 6 b B I N:o 11 (G. v. Brandenburgs test. 1677): »er habe sich an eine adelige Dammen verheyrahtet dabeij ohne Zweifel nicht zu thun ist, dieselbe auch sich am diesem ohrt in der hausshaltunge übell schicken würde — — und bauwen nicht verstehet, wiel weniger seine Frow alhir zu Lande sich nicht woll schicken wolle».
 46. Dorpat hovrätts arkiv 1681, akt N:o 58, excerpter meddelade av arkitekten Berndt Herman Aminoff, RA: hh 1, p. 4, 95; hh 2, p. 79 v; hh 4, p. 57; hh 6, p. 78; hh 7, p. 115; Ingermanlands verifikat.
 47. RA: hh 16, p. 602 ff.
 48. RA: hh 16, p. 617 ff.
 49. NSA,O: Rep. 153 I B 209, (Adolf Johan v. Brandenburgs skrivelse dat. »Haus Glugova, d. 8 December Ao 1701»).
 50. SRA: Livonica 11:203.
 51. RA: å 6, p. 17 ff.
 52. SKrA: Biogr. Brandenburg. Måns Nilsson, vilkens tjänst v. B. ansökte, nämnes 1678 kornett vid ingermanländska adelsfanan (SKrA: rullor 1678, vol. 2).
 53. RA: hh 6, p. 83 v; å 6, p. 69 ff.
 54. ERICH SEUBERLICH: »Deutsche Stammtafeln in Listenform», Band I, »Stammtafeln Deutsch-baltischen Geschlechter», Leipzig 1924, spalt 66. Uppgifterna enl. kyrkoböckerna i Walk och Trikatén. Finlands Riddarhus, kopia av Narva historiebok.
 55. LEWENHAUPT, »Karl XII:s officerare», Stockholm 1920.
 56. RA: hh 16, p. 170. Casimir Ertmann skrev sig endast Hochmuth. Son till Johan Hochmuth och Maria Aminoff (RA: hh 13, p. 639 ff).
 57. SKrA: Biografica; SRA, Militaria: Egenhändig meritlista bifogad supplik för erhållandet av öv. löjt. tjänsten efter Marcks v. Württemberg, dat. Villmanstrand 16.6. 1739.
 58. SRA, Biografica; RA:oo 13, p. 1004—07.
 59. RA: verifikat.
 60. EIRIK HORNBORG, »Karolinen Armfelt», Stockholm 1953, p. 233.
 61. SRA, Militaria: H. M. Buddenbrocks koncepter.
 62. SRA: Acta ingifne till Rikens Ständers Commission öfver Finska Fältågen»; HENRIK GUSTAF TISELL: »Karolinen, general von Buddenbrock», Stockholm 1937; WILH. GABR. LAGUS, »Anteckningar rörande 1741 och 1742 årens finska krig etc». Helsingfors 1853; »Action emellan Justitiae-Cancellers-Embetet och General Lieutenanten Högwälborne Bar. Hen. Magnus Von Buddenbrock etc», Stockholm 1743; SKrA: 2. avräkningskontoret: Officerare och underofficerare tillfångatagna under ryska kriget 1741—43.

63. NSA,O: Rep. 153 I M 140.
64. RA: oo 49, p. 399.
65. RA: hh 17, p. 263.
66. RA: hh 15, p. 188. 693, 695; verif. 9789, p. 736; 9790, p. 559.
67. Vasa landsarkiv: Adliga bouppteckningar, som ingå i Vasa hovrätts arkiv, N:o 3, Brandenburg.
68. N. KARL GROTFELT, »Joroinen I», Varkaus 1931.
69. RA: oo 36, p. 777 ff; oo 38, p. 556—57; oo 39, p. 513 ff; oo 45, p. 689 ff, oo 52, p. 39, 43 v. 45 v.
70. RA: oo 51, p. 117 v. —118, 123, 127 v.
71. RA: Lill-Savolaks renoverade dombok 1750, p. 403 v. ff, 1320 ff, 1751 p. 915 ff.
72. Beträffande hans militieboställen se KAARLO WIRILANDER, »Officerare och underofficerare vid Finlands armé 1718—1810», Helsingfors 1953.
73. RA: oo 30, p. 163; verifikat.
74. RA: oo 36, p. 780.
75. GUSTAF ELGENSTIERN, »Den introducerade svenska adelns ättartavlor», Stockholm, 1925—36.
76. RA: hh 15, p. 695.
77. Jorois kommunionbok.
78. Anna Elisabet von Bock hade i sitt äktenskap med Gustaf Vilhelm von Heide-man döttrarna: Anna Elisabet, f. i Asikkala 28.9. 1710, d. i Maaninka 18. 12. 1783, gift i Jorois 15.10. 1728 med stabskaptenen Erik Vilhelm Tavastsjerna, f. 4.4. 1706, d. 8.3. 1755, broder till Lovisa v. Brandenburgs 2. man Gustaf Jakob T; Lovisa Gertrud, d. före 14.4. 1756, gift i Jorois 15.10. 1734 med fältväbeln Jakob Zitting; Vilhelmina, d. i St. Mickel 8.7. 1765 (Jockas hb), gift i Jorois 25.5. 1738 med löjtnanten Jakob Boisman i hans 2. gifte, f. c. 1685, d. i Jorois 24.10. 1747.
79. RA: Lill-Savolaks dombok, höstetinget i Jorois 1757.
80. RA: oo 50, p. 340 v. ff.
81. NSA, O: Rep. 153 M 140 N:o 10: Georg Fredrik v. Brandenburgs skrivelse till sin advokat i Osnabrück, dat. Umeå 16.5. 1715, där han uppräknar sina då levande barn.
82. Nämnas ej i Jorois kommunionbok, som börjar 1725.
83. Kirvus kommunionbok.
84. RA: Finska lantdragonregementets rulla 6.7. 1721, Riksjustitiekollegiets akt N:o 384.
85. VÄINÖ VAARA, »Valkealan seurakunnan historia», Kouvola 1931, p. 40, 137, 140—141.
86. RA: Lappvesi 41, p. 41 ff, 72, 1137 ff.
87. RA: oo 40, p. 455; oo 41, p. 54; oo 42, p. 158—59.
88. RA: oo 47, p. 1317 ff; oo 50, p. 339 ff.
89. SKrA: rullor.
90. RA: militaria; rullor.
91. SKrA: generalmönsterrulla 1721.
92. SKrA; militiekontorets likvidationer för Karelska kavalleriregementet samt generalmönsterrullor för resp. år.
93. SKrA: Biografica; 2. avräkningskontorets likvidationer N:o 5772.
94. RA: oo 30, p. 210; dopvittne i Jorois 1722—23.
95. Dopvittne i Achelriede 1733.
96. Osnabr. Lehnsregister.

97. SRA: militaria.
98. RA: FSS: 48 GG 1818.
99. RA: oo 51, p. 636 v ff, 645v, 656v ff, 730 v. ff.
100. RA: oo 50, p. 357 ff, 917v ff.
101. RA: oo 52, p. 654v ff.
102. RA: oo 51 p. 654v ff, p. 1022v ff.
103. RA: oo 51, p. 1032v ff.
104. RA: oo 46, p. 996 ff, oo 47, p. 593 ff, oo 49, p. 452 ff, 741v ff; oo 50, p. 349, 356—57, 876, 921 ff;
105. RA: verif. 9007.
106. RA: Sukukirjan ainekset VI. p. 139; Säminge kommunionbok.
107. RA: FSS, 1837 n:o 146, bouppteckning 5.1. 1818.
108. F. F. VIGEL: »Vospominanija III», Moskva 1864; MIKKO SAARENHEIMO, »Savonlinnan kaupunki 1639—1812», Helsinki 1939, p. 517—18.
109. RA: FSS 4. SE 1814; 143 GG 1813, 113 GG 1815; 203 GG 1819; 67 GG 1820
110. SRA: St. Petersburgs St. Katarina församlings arkiv.
111. RA: FSS 41 GG 1815, 48 gg 1818.
112. P. O. VON TÖRNE, »Finlands Riddarhus 1818—1918, I», Helsingfors 1926; omtalas i romantiserad form i INGUNN GRÖNSTRANDS roman »Generalens fånge», Helsingfors 1919.
- 112 a. Skrivs i ryska handlingar Jefim, sönerns patronymikon Jefimovitsch. Jmf. ERIK AMBURGER, »Die Behandlung ausländischer Vornamen im Russischen in neuerer Zeit», Wiesbaden, 1953.
113. RA: FSS 13. SE 1812; 201 EB 1826; N:o 201/1844. Mésjaceslov 1822, I, p. 122.
114. Spisok palkovnikam 1890, medd. av dr. Erik Amburger.
115. RA: Winters samling.
116. ZNOSKO-BOROVSKIJ, »Istoria leibgardii Ismailovskago polka», St. Petersburg 1882. Adres-Kalendar, div. årgångar f.o.m. 1840.
117. Krigshistoriska centralbiblioteket: resp. dagorder, medd. av fru Tamara Kasanko.
- 117 a. MICHEJEV, »Istorija 138 pechotnago Bolchovskago polka», Moskva 1903, p. 198.
118. Storfurst NIKOLAI MIHAILOVITSCH, »Peterburgskij Nekropol» I—IV, St. Petersburg 1912.
119. A. D. KRUTECKIJ, »XXV. Aleksandrovskij kadetskij korpus», St. Petersburg 1898.
- 119 a. Under samma adress i St. Petersburg, Zelenina 15, var år 1902 bosatta löjtnanten Boris von Brandenburg och titulärrådsänkan Ekaterina Vasiljevna von Brandenburg, d. 25.9. 1911 (Almanach de ST-Petersbourg, 1912), möjligen änka efter en för övrigt okänd bror eller farbror till Boris.
120. RA: Birger Åkermans samling: »Landsmän i ryska militären 1880—1918». »Spisok kapitanam», 1910, 1913.
121. »Ves' St. Peterburg», särskilda årgångar 1902—17.
122. »Novyi enciklopedičeskij slovar», tom. 7, art. Brandenburg, Nikolaj Efimovitsch; N. PEZENKIN, »Pamjati Brandenburga» i Artillerijskij žurnal 1905 N:o 7; ANUČINA, nekrolog i »Drevnostej», »Voennaja enciklopedija», tom 5; Spisok generalam 1900; Novaja Vremja, aug. 1903; »Ryssland i Bild», Stockholm 1944, p. 166.
123. Meddelanden av fru Vera Waltz, Paris (dotter till Serafine v. Brandenburg och Alexander Friede) och prinsessan Nina Michailovna Loukomsky (dotter till prins Michael Melikov och Olga Friede); NICOLAS IKONNIKOV, »Les Friede», Paris 1955, dupl.

124. »Ves Leningrad i Leningradskaja oblast na 1928 god.»
125. »Medizinskij spisok 1900», p. 34, medd. av dr. E. Amburger.
126. Medd. av Tshedomir Ostritch, Eglise Russe, Bruxelles.
127. E. S. TIGERSTEDT, »Biografiska anteckningar om Savolax Brigadens män 1808—1809», Helsingfors 1908, G.S.Å: X, p. 200; RA: E. Linds samling; FSS 11 SD 1812, 175 OD 1823.
128. »Inrikes tidningar», 1795, N:o 38.
129. Pojo kyrkoräkenskaper.
- 129 a. Kuopio kommunionbok. Föräldrarnas, svarvaren Henrik Enbergs och Hedvig Sofia Svahns övriga barn ant. som f. i Kuopio 1797—1807, familjen ej ant. utflyttad.
130. AINO LÄHTEENMÄKI, »Rauman kaupungin historia» IV, Rauma 1939; RA: FSS 325 GG 1820, ALMA SÖDERHJELM, »Brahestad», Helsingfors 1911, p. 207.
131. Förebild för EVA LJUNGBERGS berättelse »Fonny» och för »Brandvaktens Christian von Brandenstein» i HJ. NORTAMOS »Helmikoristeinen kirjanmerkkii».
132. MATTH. AKIANDER, »Om Donationerna i Wiborgs Län», Helsingfors 1864, p. 162; ERIK LINDH, »Släktbok», ny följd, I: 1, Helsingfors 1941; medd. av major K. Grigorkoff, Helsingfors.
133. Uptages ej i längden över födda och döpta i Säminge/Nyslott, barnaboken anger endast födelseåret 1822, kommunionboken 25. sept. 1823, kommunionboken i Jyväskylä 29. sept. 1823.
134. Medd. av fru Hanna Selin, Helsingfors.
135. St. Mickels kommunionbok.
136. St. Mickels barnabok.
137. Broder till Gustava Weurlander, tab. 23.
138. »Uusi Sukukirja II», Helsinki 1947—56, p. 177.
139. St. Michels historiebok.
140. Vasa kommunionbok.
141. Cfr. P. NORDMANN, »Borgå barn och borgare», Helsingfors 1906, p. 68.
142. RA: FSS 49 SD 1823, 104 OD 1823, 172 OD 1825.
143. RA: FSS 140/1841, 129a/1842, 352/1845, 309/1847.
144. RA: FSS 48 SD 1812, ERKKI K. OSMONALO nämner i registret till »Suomen valloitus 1808», »Brandenburg, E. J., kornetti», men notisen avser Johan Berndt v. B. JOHAN JAKOB BURMAN, »Anteckningar jemte Relation om Savolaksbrigadens operationer etc», Sthlm 1865, P. 64—65.
145. Maria Grönholm inflyttade till Rantasalmi 19.3. 1794 från Åbo, där hon mellan 1786—91 anträffas som piga hos snörmakar Nystrands änka Hedvig Burman och hos rådman Ulrik Sacklen. Härtammar enl. tradition från Sverige. RA: FSS n:o 23/1826, n:o 185/1828, n:o 96 a/1829.
146. Rantasalmi barnabok. Historieboken upptager för Berndt v. B. och Maria Grönholm ett barn döpt. 30.3. 1800 utan angivandet av namn, troligen identiskt med Vendla Helena, enl. barnaboken f. i mars 1801, men finnes ej i historieboken; BIRGER ÅKERMAN, »Finska Kadettkårens elever och tjänstemän 1812—1940, Supplement II, Helsingfors 1941, anger 23.5. 1801; uppgiften om vigseln ur detta arbete.
147. SKrA. Ansökan dat. i Umeå 28.10. 1809.
148. ERNST FRHR V. ENGELHARDT, »Auszüge aus den Kirchenbüchern des St. Petersburger Konsistorialbezirks», Jahrb. f. Genealogie, Heraldik und Sphragistik, 1905 u. 1906, Mitau 1908, p. 115.

149. HUGO SCHULMAN, »Släkten Schulman — von Schulmann etc», Tammerfors 1938; Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Teil Estland I, Görlitz, p. 270.
150. Jockas barnabok.
151. Vid polisen i St. Petersburg tjänstgjorde 1883—99 kaptenen, sedermera överstelöjtnanten Fredrik Alexandrovitsch Brandenburg, avsked som överste 6.10. 1899, troligen identisk med översten Fredrik Adolf Alexandrovitsch Brandenburg, nämnd i St. Petersburg 1902—1912, hustru Sofia Ivanovna, nämnd 1908, barn Alexander nämnd 1905, Katarina nämnd 1908 (? Vladimir, nämnd 1917). Det är ej uteslutet, att denna familj hör till ifrågavarande ätt, t.ex. genom Alexander August v. B., tab. 33, om vilkens familjeförhållanden intet är känt.
152. Bland generallöjtnant R. J. W. Schulmans efterlämnade familjeporträtt finnes ett fotografi med påteckning »Berndt v. Brandenburg 18 1/1 67» och ett annat påtecknat »Boris v. Brandenburg».
153. Originala förläningsurkunden hos konsul E. Krüger (†), Hellerup, fotost. hos förf.
154. Kyrkans i Bissendorf Lagerbuch.
155. NSA, O: Dep. 23 N:o 8 I, Niebergs samling, Brandenburg.



Osnabrück c. 1600.

PERSONREGISTER

Registret omfattar de personer som omnämns i genealogiskt sammanhang förutom de, som endast anföras i tab. A–E.

- Alexandra Vladimirovna 30
Alftan, Kristina Katarina 27
Alfthan, Rudolf 34
Aminoff, Anna Elisabet 21
– Esaias 19
– Feodosia 19
– Fredrik Johan 21
– Maria 53
Apolloff, Alexandra Gregorjevna 21
Appelberg, Adolf 42
Arensmann, Johann Georg 24
Armfelt, Anna Elisabet 21
Aschan, Anders Henrik 36
Barnefuor (Barnefür), Adelheid 12
– Erdwin 12, 52
– Jost 52
– Rembert 52
– Vincenz 52
Bartols, Georg 13
Bassin, Maria Petrovna 30
– Peter Vladimirovitsch 30
Beckström, Maria Kristina 34
Benois, Alexandrine Helene 43
– Ludwig Julius 45
Beraner, Elisabet 16
Binnemann, Johann Josef Franz 43
von Bock, Anna Elisabet 21, 54
– Jakob Wolmar 21
Bodecker, Katarina Sibylla 24
Boisman, Jakob 54
Bossen, Beseke 12
Brandenburg, se även von Brandenburg
– Alexander 57
– Anna Lucia 17
– Anna Margareta 25
– Carl August Clemens 24, 48
– Carl Friedrich Anton Josef 24, 47
– Frans Wilhelm 17
– Fredrik 57
– Fredrik Adolf 57
– Fredrik Johan 52
– Georg (Jürgen) 52
– Georg Henrik 16, 24
– Georg Kristoffer 52
– Gerhard Henrik 16
– Hans 12
– Hermann Werner Franz Bernhard 24, 49
– Hubertus 24, 50
– Johan Henrik 16, 17, 25
– Johan Hermann 16
– Johan Iodocus 52
– Johan Kaspar 16
– Johan Peter Anton 17
– Kaspar Magnus 17
– Kaspar Mathias Ernst Josef 24, 46
– Katarina 57
– Katarina Elisabet 25, 52
– Katarina Engel 24
– Katarina Maria Elisabet 16
– Katarina Maria Sofia 24
– Katarina Wilhelmina 24, 46
– Kristoffer Bernhard 17
– Kristoffer Henrik 24, 25
– Margareta 24, 50
– Margareta Elisabet 25
– Maria Elisabet 16, 24, 52
– Maria Helena 17
– Maria Katarina 17
– Maria Luisa Terese Antonette 17
– Maria Regina Engel 24
– Petrus Teodor Franz Anton 17

- Sofia Ivanovna 57
- Ursula 24, 49
- Wilhelm Henrik Johan Adolf 24
- Wilhelmina Elisabet 24
- Vladimir 57
- Brandenburg genennt Scholler (von Brandenburg), Claus 11
- von Brandenburg, se även Brandenburg genannt Scholler, Branibor
- Adam Georg 45
- Adele Kristine 36
- Adolf Alarik 36
- Adolf Frederik 17
- Adolf Johan 23
- Adolf Karl 36
- Adolf Kristian (Kasimir) 36
- Adolf Oskar 36
- Agnes Alexandrine 36
- Alexander 28, 43
- Alexander August 45, 57
- Alexandra Maria 42
- Alexandra Mathilda 40
- Amalia Gustava 35
- Amanda 43
- Anna 13
- Anna Adelheid 14
- Anna Beata 19
- Anna Elisabet 25
- Anna Luise Amalia 45
- Anna Maria 15
- Anna Maria Gertrud 45
- Anna Sofia 35
- Augusta Amalia 42
- Augusta Maria 45
- Augusta Maria Elisabet 39
- Axel 32, 39
- Barbara Elisabet 14
- Beata 22
- Berndt 43, 45
- Berndt Anton 34
- Berndt Fredrik 27
- Berndt Vilhelm 40
- Bernhard Kristoffer 15
- Birger Adolf 38
- Boris 29, 30, 45, 55
- Ebba Amalia 42
- Ebba Emelia 32,39
- Ebba Juliana 26
- Ebba Kristina 27
- Ebba Lovisa 40
- Ebba Sofia 35
- Edla Emelie Vilhelmina 32
- Ekaterina Vasiljevna 55
- Elisabet 22
- Emelie 34
- Erik Johan 39
- Eugenie 33
- Eva Kristina 35
- Frans Adolf 15
- Fredrik 21
- Fredrik Adolf Alexandrovitj 57
- Fredrik Alexandrovitj 57
- Fredrik Wilhelm 26
- Fredrika (Akulina) 22
- Georg 12, 13
- Georg Adolf 38
- Georg Fredrik 19
- Georg Reinhold 26
- Georg Vilhelm 34
- Gerhard Georg 14
- Gret-Margit 39
- Gunilla Augusta 32
- Gustav Adolf 34
- Gustav Anders 40
- Gustav Bernhard Alexander 42
- Gustav Johan Ludwig 45
- Gustav Reinhold 42
- Gustav Wilhelm 25
- Gustava Amalia 41
- Gustava Karolina 34
- Hanna Elisabet Dorotea 33
- Hans 10, 13
- Hedvig 22
- Hedvig Helena 26, 27
- Helena Katarina 26
- Helena Kristina 27
- Henrik Kristian Wilhelm 32
- Hugo Ferdinand 33
- Jefim 28, 55
- Johan 12, 13, 15
- Johan Berndt 41
- Johan Henrik 35
- Johan Kristian 32
- Johan Vilhelm 32
- Johanna Charlotta 23
- Johanna Fredrika 42
- Johanna Karolina 42
- Johanna Kristina 32

- Juliana Ulrika 26
- Jürgen se Georg
- Karl 22, 33
- Karl Adolf 38
- Karl Edvard 40
- Karl Georg 40
- Karl Gustav 27, 35
- Karl (Kurt) Herman 31, 36, 39
- Karl Petter 33
- Karolina 35, 36
- Karolina (Hedvig) 32, 36
- Katarina 22
- Katarina Dorotea 26
- Katarina Margareta 14
- Klaus 11
- Konstantin 30
- Kristian 32
- Kristina Helena 15
- Kristoffer 45
- Lars Gunnar Herbert 39
- Lovisa 22
- Lovisa Sofia 26
- Magdalena (Helena?) 22
- Magdalena Sofia Augusta 32
- Margareta 22
- Margareta Eleonore 23
- Maria 22, 30
- Maria Elisabet 13
- Marie Sophie 40
- Natalia 34
- Nikolai 29, 30
- Nils 35
- Olga Elina 43
- Olga Eugenie 38
- Olof Adolf Torsten 32, 36
- Peter 30
- Reinhold Joakim 28
- Serafima 30
- Serafine 30, 55
- Sofia 22
- Sofia Vilhelmina 32
- Sylvester 9
- Torsten Reinhold 32
- Valentina 30
- Vendla Elisabet 34
- Vendla Helena 42
- Vendla Johanna 42
- Vendla Kristina 26, 40
- Vendla Lovisa 27
- Verner Wilhelm 27
- Vilhelmina Regina Elisabet 23
- Vladimir 28
- Brandt, Margareta Adolfin 24
- Branibor (von Brandenburg), Nikolai 30
- Brita Eriksdotter 35
- Brusin, Erik Adolf 42
- Johanna Juliana 42
- Otto Reinhold 22
- Brüggemann, N. N. 14
- Budde, Elisabet 52
- von Burghausen, Reinhold Johan 25
- Vendla Helena 25
- Carlborg, Jakob 31
- Kristina Elisabet 31, 36, 39
- von Diefert, Jakob Johan 27
- von Dreiling, Casper Johan 19
- Driver, Alexander Wilhelm 17
- Margareta Teresia Charlotta 17
- Ehnberg, Henrik Johan 32
- Ekaterina Karlovna 28
- Elfvengren, Karl Johan 34
- Maria Elisabet 34
- Ernst, Anna Catharina Benedikta 23
- Kaspar Herman 24
- Fagerman, Fredrik Wilhelm 26
- Felizata Sergejevna 30
- Floman, Anders Wilhelm 28
- Fremling, Abraham 35
- Margareta 35
- Friede, Alexander Apollonovitsch 30, 55
- From, Leo Victor 24, 50
- Granvik, Jakob 40
- Maria Elisabet 40
- Grigorkoff, Natalia 33
- Peter 33
- Groppe, Anna Katarina Konkordia
Augusta 45
- Grotenfelt, Helena Elisabet 25
- Grönholm, Maria 41
- Gustrin, Anders 40
- Kristina Elisabet 40
- von Güntersberch, Elisabet 21
- Hasing, Anna Catharina 52
- Heckmann, Herman Henrik 23
- von Heesen, N. N. 14
- Anna Hedvig 14
- Friedrich Joachim 14
- von Heideman, Anna Elisabet 54

- Gustaf Wilhelm 21, 54
- Lovisa Gertrud 54
- Vilhelmina 54
- Hibbeler, Katarina Elisabet 24
- Klas Henrik 24
- Hochmuth, Casimir Ertman 19
- Johan 53
- Holopainen, Johan 23
- Holtgreven se Wegmann
- Kalitin, N. N. 21
- Simon 21
- Klövekorn, Johann Aurelius 23
- Regina Vilhelmina 23
- Krüger, Fredrik 23
- Johan Henrik Ludwig 23
- Lammert, Kristoffer Henrik 24
- von Langen, Anna Katarina 45
- Lebell, Anna Kristina 31
- Leisting, Maria 15
- Lentz, Franz Christian 17
- Lindqvist, Johan Erik 32
- Sofia Magdalena 32
- Linnakorpi, Mauno 39
- Loupakov, N. N. 30
- Lunin, Nikolai 40
- Löfman, Maria 40
- Maximov, N. N. 30
- Meijer, Christopher 13
- Friedrich August 13
- Gerhard 13
- Mennander, Jonas Benedikt 35
- Molan, Anna Maria 17
- von Nandelstadh, Karl Adolf 26
- Margareta Elisabet 34
- Volmar Wilhelm 22
- Narinen, Vilhelmina 38
- Nordvik, Johan Alexander 42
- Ostrorog, Louis 27
- Paqvalin, Magdalena 32
- Platè, Gustav Karl Hermann 43
- Poll, Kaspar Johann 17
- Iodorus 24, 46
- Lucia 17
- Popov, Vasili 23
- Procopaeus, Nils 22
- Relander, Anders Emanuel 43
- Ropa, Thomas 42
- Sack, Anna 14
- genannt Unverzagt, Johannes 14
- Schmidt, Margareta 23
- Schulman, Rudolf Johan Wilhelm 45
- Schwacke, Johann Adam 24
- Signell, Anders 34
- Silander, Henrik 22
- von Sivers, Dorotea Vilhelmina Johanna 33.
- Skudin, Pelagea 19
- Sofia, Ivanovna 57
- Spiegel von und zu Peckelsheim, Carla Paula Maria Clara 24, 49
- Spicker, Johan Henrik 24
- Stephanij, Maria Kristina 40
- Storck genannt Meyer, Gerhard 12
- Strandholm, Karl August 38
- Rosa Albertina 38
- Ståhlhandske, Gustaf Reinhold Alexander 43
- Tavaststjerna, Erik Wilhelm 54
- Gustaf Jakob 22, 54
- Tepe, Anna Maria 24
- Katarina 24
- Tietz genannt Schlüter, Edmund Adolf Christian 45
- Georg Wilhelm 45
- Tigerstedt, Isak 22
- Trofimoff, Jakob 28
- Sofia 28
- Unland, Anna Catharina 16
- Ustinoff, Akim 35, 36
- Alexandra 36
- Valjakka, Matts Mattsson 35
- Waltz, Vera 55
- Wegmann(Holtgreven), Maria Elisabet 16
- Weilin, Alexander Georg 33
- Werries, Katarina Maria 24
- Veurlander, Anders 34
- Gustava 34
- Petter 35
- Wiemann, Kristoffer Henrik 25
- Vinogradsky, Nadesjda 30
- Wisocki se Hochmut
- Winter, Anders 22
- Witte, Anna Catharina 24
- genannt Tepe, Georg 24
- Witting, Abraham 26
- Vendla Helena 42
- Wulfert, Hedvig Kristina 27
- Karl Fredrik 27
- Wördemann, Jürgen 13
- Zitting, Jakob 54

