



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# Slægtsbog

over

*Maren Salomonsen  
og Niels Rasmussen*

fra Agri sogn

---

forfædre og efterkommere

# Slægtsbog

over

*Maren Salomonsen  
og Niels Rasmussen*

fra Agri sogn

---

forfædre og efterkommere

Udarbejdet i 1969-70 af  
SLÆGTSHISTORISK INSTITUT  
Allingskovby pr. Grauballe

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Forord .....	4
Arkivarbejdet .....	5
Hartkorn - Landgilde .....	10
Orientering om bogens brug .....	11
Anetavle .....	16
Efterkommerne .....	41
Register .....	65
Supplementer .....	66

-----ooo0ooo-----

## F O R O R D

Denne slægtsbog er blevet til på foranledning af isenkræmmer Åge Jensen, Grindsted, - hvis alt for tidlige død desværre forhindrede ham i at se resultatet af forskningsarbejdet. Hvis resultatet faldt heldigt ud, var det hans tanke også at få udforsket de andre slægtsgrene.

Der er rettet henvendelse til alle i denne slægtsgren over 21 år, hovedsagelig gennem personligt besøg af vor rejsesekretær G. Jeppesen, Grindsted, mens vor genealog har siddet i arkivet og udforsket slægten, så langt tilbage, som det har været ham muligt.

Hvor der i efterkommeroversigten mangler oplysninger og data, må det forstås sådan, at man enten ikke har svaret på vor henvendelse, eller man ikke har ønsket at give yderligere oplysninger.

Man kunne ønske, at der var meget mere fortællestof om navnlig de afdøde i slægten, men det viser sig ofte vanskeligt at få folk til at sætte sig hen og nedskrive fyldige levnedsløb.

Slægtsbøger kan falde meget forskelligt ud. I dette tilfælde hvor der er tale om en forfader uden helsøskende, vil bogen nødvendigvis blive ret begrænset.

En slægtsbog bør aldrig blive færdig men bør videreføres fra generation til generation. Vi har derfor bag i bogen indsat en del blanke sider til supplement, avisudklip, m.m.

Interessen for og forståelsen af slægtsforskning er naturligvis vidt forskellige også indenfor samme slægt. Vi, der besøger hele slægter, bliver ofte slået af, i hvor høj grad slægtspræg slår igennem. Ikke blot i udseende men også - og måske mere - i væremåde. Det gælder så afgjort også denne slægt.

Johannes V. Jensen har skrevet et sted: "I ethvert menneske er sammenstuvet dette menneskes fortid." - Og I.C.Christensen: "Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne. - Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt -".

Endelig skal vi citere vor nuværende rigsarkivar: "Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne for de mange forskellige ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, må han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Det slægtshistoriske studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid, men det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede foreteelser; den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab."

Vi håber, De vil få glæde af bogen, hvis værdi jo vil stige betydeligt med årene, og vi takker Dem for den venlighed og beredvillighed, hvormed De har modtaget vor samvittighedsfulde rejsesekretær, herr G.Jeppesen. I ethvert spørgsmål vedrørende denne bog er vi fremover fortsat til Deres tjeneste.

Med venlig hilsen  
SLÆGTSHISTORISK INSTITUT  
A.Skole

## ARKIVARBEJDET.

Vi har bedt vor genealog, H. P. Aagaard, om at fortælle lidt om de problemer, forskeren møder i sit daglige arbejde i arkiverne illustreret med fotoaftryk af forskellige arkivalier fra Landsarkivet i Viborg:

I det følgende vil jeg prøve at redegøre for fremgangsmåder og problemer ved udatbejdelse af en forslægt for en række nulevende personer:

Kildematerialet fra 1820 og op til vor tid er så fyldestgørende, at det normalt ikke volder forskeren større vanskeligheder med at finde de første slægtsled. Har man en nulevende persons fødested- og år indledes undersøgelsen med opslag i det pågældende sogns kirkebog. Man kontrollerer, om de opgivne data stemmer og foretager udskrift af dåbsindførelsen, der på grund af lov om mere fyldestgørende kirkebogsføring fra og med 1891 giver en række vigtige oplysninger, nemlig: faderens stilling, deres bopæl, moderens alder (og fra ca. 1925 også faderens alder) samt i flere tilfælde hvor og hvornår forældrene er viet. De opgivne fadderens navne kan ofte være hjælp til at finde forældrenes vielsessted.

Når det er fundet, søger man at finde de fire bedsteforældre. Ofte prøver man at finde dødsindførelserne, der efter 1891 giver oplysninger om den afdødes fødested, år og dato samt forældrenes navne. Ofte oplyses også om ægtefællen lever, hvornår den evt. er død samt sidste fælles bopæl.

Hvis vi således er nået tilbage til otte oldeforældre, der skønsmæssigt kan være født omkring 1820, begynder vanskelighederne for alvor at melde sig. Ikke blot er arkivalierne nedskrevet med gotiske bogstaver, men oplysningerne er nu meget sparsomme. Hvis slægten har boet i samme sogn i generationer, lettes forskningen naturligvis meget, men er de rejst fra sognet, kan de være meget vanskelige at finde, og man kan blive nødt til at benytte en række sideløbende kilder, f. eks. Folketællingslister, der fra 1845 kan give oplysninger om fødested, samt Skøde- og Panteprotokollerne og skifteprotokollerne.

Mange af disse kilder er dog gennem årene gået tabt, og for den fattige og ubemidlede del af befolkningen findes de ikke. Lægdsrullerne, der er bevaret fra og med 1790, kan ofte for mænds vedkommende give oplysning om fødested og faderens navn.

Kirkebøgerne er dog stadig hovedkilderne tilbage til sidste halvdel af 1700-tallet, og man må være fortrolig med datidens navne- og opkaldelsesetik. Indtil ca. 1855 blev faderens fornavn som regel omdannet til efternavn. Hed faderen Mads, kom sønnen til at hede Madsen og indtil ca. 1830 datteren til at hedde Madsdatter.

Generelt fik ældste søn farfaderens fornavn, næste søn morfaderens, og den samme rækkefølge var gældende for døtrenes vedkommende. Ofte fik tredje søn og datter henholdsvis farfars fars og farfars mors navn, ligesom man ofte brugte opkald efter senest afdøde nære slægtninge. Man ser også i flere tilfælde opkald efter herremand og frue, under hvem de var fæstere, efter stedets præst eller andre af rang og stand.





201 E. 1818.

Handwritten title and names at the top of the page, including 'Handwritten title and names'.

Main body of handwritten text in a cursive script, detailing a legal or financial agreement.

En side af en skøde- og panteprotokol



... 16. januar, ... mig som ... med ...  
 ... 16. januar, ... mig som ... med ...  
 ... 16. januar, ... mig som ... med ...

	alt	2	8		alt	2	8
1. ...	1			1/2 ...			3
2. ...	3			1/2 ...			3
3. ...	8			1/2 ...			1-1
4. ...	3	3		1/2 ...			3-8
5. ...		1		1/2 ...			2
6. ...	6			1/2 ...			7-38
7. ...	3			1/2 ...			-12
8. ...	5			1/2 ...			4
9. ...	1	2	8	1/2 ...			4
10. ...	1	3		1/2 ...			4
11. ...	5			1/2 ...			3
12. ...		3		1/2 ...			1
13. ...		4	8	1/2 ...			1
14. ...	1	2		1/2 ...			28
15. ...	1	1	8	1/2 ...			3
16. ...	1	1	8	1/2 ...			32
17. ...		2		1/2 ...			28
18. ...		1	8	1/2 ...			10
19. ...		2		1/2 ...			
20. ...	10			1/2 ...			Falt 298
21. ...	4			1/2 ...			139
22. ...	4			1/2 ...			3
23. ...	4			1/2 ...			8. n.
24. ...	4			1/2 ...			20
25. ...	15	3		1/2 ...			8. n.
26. ...		2	8	1/2 ...			
27. ...		1	8	1/2 ...			
28. ...		4		1/2 ...			
29. ...	20			1/2 ...			
30. ...	7			1/2 ...			
31. ...	1	4		1/2 ...			
32. ...	2			1/2 ...			
33. ...		1	8	1/2 ...			
34. ...		3		1/2 ...			
35. ...	3	3	8	1/2 ...			
36. ...	16			1/2 ...			
37. ...	8			1/2 ...			
38. ...	20			1/2 ...			
39. ...	4			1/2 ...			
40. ...	5			1/2 ...			
41. ...	6			1/2 ...			
42. ...	2			1/2 ...			
43. ...	3			1/2 ...			
44. ...	1	2		1/2 ...			
45. ...	5			1/2 ...			
46. ...	5	2		1/2 ...			

En vurdering fra en skifteprotokol fra 1815





Kirkebogsside fra Sdr. Feldings ældste kirkebog



Jeg underskriver hermed Jørgen Frøen til Rindögård,  
 Peder og Pæren Jørgen til Søndre Frøen, samt Jørgen Jørgen  
 samt Jørgen Jørgen i Dals sogn og by, i Dals sogns amt, borte, og  
 mig nu tilføjes; Leden nu Landmaalinges Matricul inden  
 N. 1. - Jørgen Jørgen De alt. Jørgen Jørgen; Dylig aarlig Leden  
 moderation paa Torsbøgen for Søndre Frøen. Det Søndre Frøen  
 Jørgen Jørgen, i det Liden, lige som Jørgen Jørgen Jørgen  
 Jørgen Jørgen til Jørgen Jørgen, som end maark, det Jørgen  
 Jørgen, Dylig og lige som Jørgen Jørgen, og inden  
 Jørgen Marten - og alle 11. November aarlig, af indalen, og  
 gaar ind ved det ligesom; og i det Liden end paa bogens  
 alle noget af Jørgen Jørgen, som end maark, men end alle Jørgen  
 Jørgen Jørgen - og inden Jørgen, som end maark, og Jørgen Jørgen Jørgen  
 end maark; og sin Jørgen og Jørgen Jørgen og Jørgen Jørgen  
 Jørgen Jørgen, og Jørgen Jørgen og Jørgen Jørgen til  
 Dylig Jørgen. Dated Rindögård d. 30. November d. 1719

H. Stenroos

Jeg Kongelig Forordning af 23. Februar d. 1719. skal om mig min  
 Reser, paa de to, som nu gives ender af mit til mig enaamlig  
 originale for Jørgen, som end maark og mig ender til Jørgen  
 Leden i alle maark, og mig ender end ender mig noget  
 Liden, ender, og mig Jørgen, vil, af indalen alle Jørgen end  
 til Jørgen nu Jørgen Jørgen, Jørgen for mig mig og inden  
 mig Jørgen, mig i det Liden ender Jørgen - og, for Jørgen  
 Og Jørgen end ombest. Leden. Dylig og Jørgen Jørgen  
 Leden af Dals, som end mig til Jørgen, af inden Jørgen  
 Dated Rindögård d. 10. April

til Jørgen Jørgen.  
 Jørgen Jørgen. Jørgen Jørgen Jørgen Jørgen

12

Jeg underskriver hermed Jørgen Frøen til Rindögård,  
 Peder og Pæren Jørgen, til Jørgen Frøen, samt Jørgen Jørgen  
 samt Jørgen Jørgen i Dals sogn og by, i Dals sogns amt, borte, og  
 mig nu tilføjes; Leden nu Landmaalinges Matricul inden  
 N. 1. - Jørgen Jørgen De alt. Jørgen Jørgen; Dylig aarlig Leden  
 moderation paa Torsbøgen for Søndre Frøen, det Søndre Frøen



Næsten uløselige opgaver opstår ved fødsler uden for ægteskabet med "udlagt barnefader", der kan være en helt fremmed og måske fuldstændig opdigtet. Det hænder dog også, at barnefaderen er en fra egnen, der senere gifter sig med pigen.

Siden 1814 har der været påbudt dobbelt kirkebogsføring, men før den tid er mange kirkebøger gået tabt. Alene i Nørrejylland er bøgerne i 50 sogne gået tabt indtil 1814. Kirkebogsføringen blev påbudt 1646, men i en snes tilfælde går kirkebøgerne tilbage til 1573. I Nørrejylland er Sønderho på Fanø fra 1614, i Ribe fra 1625, i Kolding fra 1635 og i Janderup-Billum fra 1638. Senere kan der være kortere eller længere perioder, hvor kirkebøger mangler.

Godsarkiverne er også vigtige forskningskilder, da en overvejende del af landbefolkningen var fæstere under en eller anden herregård. De kan indeholde meget gamle fæste- og skifteprotokoller. Også her er meget gået tabt med årene mindre i Østjylland med de større godser end i Vestjylland, der til gengæld kan opvise en langt tidligere overgang til selveje.

Skifte- og panteprotokoller blev påbudt i 1738. Skifte og arvegang skal søges i amtsskifteprotokollerne.

Der findes folketællingslister fra 1787, 1801, 1834 og 1840 med oplysning om navn, alder og "stilling".

Kan man føre en almindelig almue- og landboslægt tilbage til 1600-tallet, må det absolut siges at være heldigt. Større muligheder har man hvis man støder på: Degne, præster, proprietærer, godsejere, officerer og embedsmænd i by og land. Her kan man ty til allerede trykt stof og kildemateriale. Ligeledes hvor folk af stand har antaget et slægtsnavn, hvor man har fået udarbejdet stamtavler, og det drejer sig om adels-slægter, kan der være mulighed for at føre slægten tilbage til det gamle kongehus og til utallige europæiske fyrstehuse helt til 300-400 år efter Kristi fødsel.

Fortællestof om enkeltforfædre kan ofte findes i sogne- og sogneskrivelser og i de forskellige historiske årbøger, "Personalhistorisk Tidsskrift", "Jydske Samlinger", og utallig anden literatur som f. eks. privat udarbejdede stamtavler, stater, håndværkerhistorier, Jubilæumsskrifter, avisartikler, degne- og præstehistorier, og meget mere.

Det er umuligt at nævne alt og vide alt, hvorfor en forsker må bruge megen tid på gennemgang af talrige kilder, selv om det måske intet resultat giver.

Tingbøger og retsprotokoller kan bringe detaljeret og interessant stof om ejendomsforhold og retssager og jordebøger og brandtaxationer kan fortælle utroligt meget om de gamle gårde.

Ovennævnte kan kun give et mangelfuldt indtryk af forskningsarbejdet. Der findes tonsvis af materiale bag arkivernes mure. Meget privat stof der aldrig er blevet udgivet, havner på arkiverne og bliver til stor nytte for forskerne.

Der findes landsarkiver i Viborg (for Nørrejylland), i Åbenrå (for Sønderjylland), i Odense (for Fyn og øerne) og i København (for Sjælland). Desuden er der Rigsarkivet i København og Statsbiblioteket i Århus, og alle disse arkiver bliver jævnlige besøgt af forskere.

H. P. Aagaard.



## Hartkorn - Landgilde

Hartkorn var oprindeligt fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsejernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning til havre, "blødt" korn.

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg .....	1 td. hartkorn
1 " gryn eller hvedemel .....	2 " "
1 td. hvede eller ærter .....	1½ " "
1 td. havre .....	½ " "
1 td. humle .....	½ " "
4 læs enghø .....	1 skp. "
12 gæs .....	1 td. "

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen på godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed. Enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe, f.eks. antal hølæs, græsning, svins-olden m.m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvanden hundrede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den p.gr. af jordernes forbedring m.m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes 6 1/6 td. land (å 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der 9 4/5 td. land og i Ringkøbing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

-----ooooOoooo-----

## ORINTERING OM BOGENS BRUG

I anetavlerne er alle mandspersoner opført med lige nummer, men hustruens nummer bliver det efterfølgende.

En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med 2, hvorefter f.eks. ane nr. 4's fader bliver ane nr. 8 og moderen nr. 9 - ane nr. 8's forældre bliver 16 og 17, ane nr. 9's forældre 18 og 19, o.s.v.

Hvis man omvendt vil finde barnet af et ægtepar med numrene 66 og 67, halverer man det lige nummer. Barnet er da i dette tilfælde en datter, ane nr. 33, gift med det foregående nummer, ane nr. 32, og deres barn er ane nr. 16 gift med ane nr. 17, o.s.v.

---

I efterkommeroversigten er registreringen følgende:

Børn af det ægtepar, som slægtsbogen både frem og tilbage går ud fra, betegnes med romertal efter alder I, II, III, o.s.v. Deres børn igen med store bogstaver ..... A, B, C, o.s.v. Oldebørnene får arabertal ..... 1. 2. 3. o.s.v. Tiptoldebørnene ..... a, b, c, o.s.v. Tiptiptoldebørnene ..... 1), 2), 3). Tiptiptiptoldebørnene ..... a), b), c).

Enhver af efterkommerne får således en ganske bestemt betegnelse. Eksempel: IV.C.1.e. fortæller at vedkommende er: Den 5. ældste af den ældste af den 3. ældste af den 4. ældste søn eller datter af det ægtepar, slægtsbogen går ud fra.

Alle efterkommerne er understregede i bogen samt deres ægtefæller. Hvis nogen under "De har børnene" er understregede, betyder det, at de ikke forekommer senere i bogen. Det er som regel personer, der er døde som børn eller i hvert fald ugifte.

-----oooOooo-----

**A n e t a v l e**

for

**MAREN SALEMONSEN OG NIELS RASMUSSEN**

---



Ane nr. 2.

Niels Rasmussen var tjenestekarl hjemme hos sin fader gårdmand Rasmus Nielsen i Galtén omkring 1857, da han blev udlagt som barnefader til pigen Maren Salomonsens udenfor ægteskab fødte drengebarn Niels Salomonsen Nielsen. Om hans videre levnedsløb efter nævnte år, har vi intet kunne finde.

Han ses at være født den 14. maj 1837 i Venge. Den 21. maj blev han hjemmedøbt, og den 7. juli blev dåben publiceret i Venge kirke. Faddere var: Gårdmand Peder Christensens kone i Lille-ring, gårdmand Søren Jensens kone af Venge, ham selv, ungarl Jens Ernstsens samt bysmed Christen Sørensen, alle af Venge.

Niels Rasmussen blev ikke gift med

Ane nr. 3.

Maren Salomonsen, der er født den 28. september 1833 i Overmølle i Agri sogn på Mols. Hun blev hjemmedøbt den 15. oktober, og dåben blev publiceret i kirken i Agri den 27. marts 1934. Faddere var: Gårdmand Jens Andersens kone Karen Pedersdatter af Strandbjerg, som bar. Handelsmand Jens Thomsens enke Mariane Madsdatter af Grønfeld. De øvrige faddere var: Møller Erik Jensen, Rasmus Jensen Munk af Femmøller og Indsieder Anders Sørensen af Handerup.

Da hun fødte sønnen Niels den 9. marts 1857, opholdt hun sig hos sin søster Ane Cathrine Salomonsdatter i gården "Mynsterdal" i Them sogn, den 26. juli 1850 blev hun gift med ungarl Hans Sørensen herfra.

Den 3. marts 1858 opføres hun i Them sogns afgangsliste med bortrejse til Tved sogn på Mols, og i dette sogns kirkebog ses hun den 20. april 1860 at indgå ægteskab med den 25-årige ungarl Jens Laursen fra Dejret, søn af gårdmand Laurs Møller i Dejret. Maren og hendes mand ses herefter i en årrække at have levet på hans fødegård i Dejret. De ses at have fået følgende børn:

1. Laurs Jensen, født den 18. februar 1862
2. Salomon Jacob Jensen, født den 21. marts 1864
3. Mette Marie Jensen, født den 27. september 1865
4. Ane Margrethe Jensen, født 14. december 1867
5. Carl Jensen, født den 20. februar 1870
6. Rasmus Jensen, født den 16. september 1872.

Ane nr. 4.

Rasmus Nielsen, der var gårdmand i Venge og senere i Galten sogn ses født i Venge den 24. marts 1801, åbenbart i den gård, han senere blev ejer af, og han døbes i Venge kirke den 2. april 1801 (samme dag som slaget på Rheden). Stephan Rasmussens kone holdt ham over dåben, og som faddere var: Niels Nielsen, Laurits Jensen og Rasmus Christensens kone, alle af Venge, samt Søren Rasmussen fra Haarby.

Den 18. oktober 1836 blev han som ungarl og gårdejer i Venge i Galten kirke viet til

Ane nr. 5.

Johanne Kirstine Nielsdatter. Forlovere ved brylluppet var: Gårdejer Christen Jacobsen i Galten og Peder Simonsen i Venge. Hun blev født i Galten den 17. marts 1814. Tre dage gammel blev hun hjemmedøbt, og 5. juni blev hendes dåb stadfæstet i Galten kirke. Hendes tante, Jens Nielsen Overgårds hustru holdt hende over dåben, og som faddere var: Thomas Andersen, Bertel Nielsen, der tjente hos forældrene samt Christen Jacobsen, gårdbeboer i Galten.

Om Rasmus Nielsens ejendomsforhold kan oplyses, at han den 9. juni 1841 modtog skøde af sin svigerfar, Niels Nielsen Overgård af Galten, på slægtens gård samme sted. Gården stod for hartkorn 3 tdr. 3 skpr. 2 fjdk. og  $\frac{1}{2}$  alb. og skovskyld 1 fjdk. og 2 ll/16 alb. Købesummen var ialt 3000 Rdl. Desuden havde de akkorderet om den aftægt og ophold, han skulle yde sine svigerforældre. Det oplyses desuden, at svigerfaderen havde skøde på det solgte fra Christen Jacobsen, dateret den 8. november 1820. Køberen skal endelig også svare og klarere den faste gæld til kongens kasse samt udrede den gården pålagte ydelse af plovhavre. Det bemærkes sluttelig, at næstforrige ejer, Jacob Andersen den 24. november 1796 frasolgte gården 7 skpr. hartkorn samt nogle bygninger herpå.

(Framlev m.fl. herreders skøde- og panteprotokol 1843-1845, side 178 ff.)

Ane nr. 6.

Salomon Christensen var møller i Overmølle i Agri sogn på Mols. Han blev født ca. 1791, idet kirkebogen ved hans død den 19. marts 1836 i Overmølle lader ham være 45 år gammel.

Hans herkomst og fødsel er forgæves søgt i følgende sogne: Them, Ry, Dover, Venge, Skanderborg, Adslev, Vorladegård, Sønder Visning, Vinding-Bryrup, Grædstrup, Linå, Alling, Tulstrup, Skørring, Låsby og Sjelle.

I Dover kirkebog ses under den 10. december 1819, at ungkarl Salomon Christensen af Forlev mølle, 26 år gammel, bliver viet til

Ane nr. 7.

Ane Jacobsdatter, der er født den 17. april 1800 i Emborg, Ry sogn, og som døde i Overmølle i Femmøller den 26. januar 1836. Hun blev døbt 2. søndag efter påske i Ry kirke. Faddere var: Knud Laursens kone Kirsten Jacobsdatter af Biedstrup, Birthe Laursdatter, smedens hustru i Emborg. Gårdmændene Laurs Andersen, Peder Andersen og Anders Rasmussen, alle af Emborg. Forlovere ved brylluppet var: Niels Thomsen og Anders Jensen, gårdmænd i Boes.

Den 5. juni 1791 begravedes Salomon Henriksen i Rye. Angivet alder var 77, altså født 1714.

Fra denne mand stammer utvivlsomt vor Salomon Christensen, født 1793, død 1836, selv om det ikke har været muligt at påvise forbindelsen. I betragtning af, at Salomon-navnet er så sjældent og hovedsagelig i ældre tider navnlig kendes fra Rye sogn og nærmest omliggende egne, synes der god grund til at antage nævnte formodning.

Til støtte herfor er også det forhold, at Salomon Christensens kone er fra samme Rye sogn. Rye sogns kirkebog, der begynder 1762 giver os ikke alle oplysninger om Salomon Henriksens børn, men der må altså have været en datter, hvis navn ikke kendes, der er Salomon Christensens moder.

Salomon Christensen var i sine unge dage møllersvend på forskellige møller på Skanderborgeggen, men kort efter sit ægteskabs indgåelse købte han en gård i Boes i Dover sogn, som han afhændede i 1829, hvorefter han samme år erhvervede Overmøllen i Femmøller i Agri sogn, som han drev til sin død i 1836.

Salomon Christensen og hans kone Ane døde med seks ugers mellemrum, og skiftet efter dem findes indført i Mols herreds skifteprotokol den 19. marts 1836:

Skiftet, der er meget omfattende bringes nedenfor i uddrag:

" - - som formynder for de umyndige børn mødte handelsmand Jensen af Æbeltoft, der er beslægtet med den afdødes hustru. Som vurderingsmænd var til stede Niels Kock og Jens Nielsen, begge af Femmøller.

Registreringen begynder:

I overstuen:

En blåmalet fyrretræsbord .....		2 Mk.	
To stole .....		1 " 8 Sk.	
En egedragkiste .....	8 Rdl.		
To gamle duge .....		1 " 8 "	
Moderens gangklæder blev forbigåede og overleveret til husholdersken Mette Marie Nielsdatter til brug for børnene.			
Et standerur .....		1 " 8 "	
2 tepotter .....		1 " 8 "	
2 skillerier .....		4 "	
1 barometer .....		3 "	
1 kakkelovn med kobberør .....	10 "		
1 rødmalet fyrredragkiste .....	4 "		
deri børnenes og husholderskens klæder.			
6 skillerier .....		8 "	
1 lille chartol .....		3 "	
deri papirer henhørende til afdødes bestilling som sognefoged og lægdsmand, der blev overladt vurderingsmanden Jens Nielsen. Endvidere en del kvitteringer, såvel som boets adkomstdokumenter blev medtagne af skifteforvalteren.			
1 papirsaks .....		1 "	
1 par briller .....		1 "	
12 forskellige bøger .....		1 "	
1 barberkniv .....		4 "	
1 blåmalet fyrresengested med omhæng .....	20 "		
deri en rødtribet olmerdugsoverdyne .....	2 "		
1 sorttribet olmerdugsunderdyne .....	2 "		
1 rødtribet olmerdugsvår .....		3 "	
1 hvid bolsters olmerdugsvår .....		3 "	
1 rødtribet olmerdugshovedpude .....		3 "	
2 " " .....		1 " 8 "	
1 " " .....		1 " 8 "	
1 par lagner .....		1 "	
1 gammelt klaveer .....	20 "		



1 blåmalet fyrrekiste .....	1 Rdl.	3 Mk.	
deri: 1 blå kjole .....	1 "		
1 " kåbe .....		1 "	
1 nattrøje .....			8 Sk.
1 par grå bukser blev givet Jacob			
1 gammel hatteslag .....			4 "
1 ny vest .....		1 "	
1 lille spejl .....		2 "	

I dagligstuen:

1 bord .....		2 "	
2 bænke .....		1 "	
1 stueur .....		3 "	
1 sengested med omhæng .....		2 "	
deri: 1 rød og grønstribet olmerdugsoverdyne		3 "	
1 par blågarnslagen .....		2 "	
1 hvid bolsters underdyne .....		2 "	
2 små hovedpuder .....			4 "
1 bilæggerovn .....	6 "		
1 lænestol .....		1 "	
2 spinderokke .....		3 "	
1 messingfyrbækken .....		2 "	
1 messing strygejern .....		1 "	
3 par karter .....		3 "	
1 violin .....		1 "	
1 mangelfjæl .....			8 "
1 tabulet .....			8 "
1 baggeserulle .....			4 "
1 lerkrus .....			4 "
1 gammelt hængeskab .....		1 "	
deri noget ragelse uden værdi.			
4 små redskaber .....			8 "
1 egetræsbord med skuffe .....		1 "	

I spisekammeret:

1 anker med malmhjul .....		2 "	
7 stentallerkener .....		2 "	
1 hvidt stenfad .....		1 "	
6 flasker .....		1 "	8 "
1 lerkrukke .....			2 "
2 stendunke og 1 lerflaske .....		1 "	8 "

I sovekammeret:

4 stole .....		4 "	
1 lille fyrrebord .....		1 "	
1 sengested med brunt omhæng .....			8 "
1 ny olmerdugs rødstribet overdyne ....	2 "		
1 " " " hovedpude ...		2 "	
I et fastslaget sengested:			
2 gamle dyner og et vår og et par lagener, som den sindssvage døvstumme Maren skal beholde.			

I køkkenet:

1 gammelt standskab .....		2 "	
Nogle lerkar .....			4 "
1 lerflaske .....			8 "

4 tallerkener og 1 tepotte .....			8 Sk.
1 kaffeqværn .....		4 "	
1 kaffekjedel .....	3 Mk.		
1 tekeddel .....	3 "		
1 jernpande .....	2 "		
1 æbleskivepande, 1 jernpande, 1 trefod	2 "	4 "	
1 ildtang .....		4 "	
1 messing døds slag .....	1 "		
1 lerpande og 6 tallerkener .....	1 "		
2 stentallerkener .....		8 "	
2 gamle urtepotter .....		4 "	
1 krukke og 1 spølskål .....		4 "	
2 messing lysestager .....	2 "		
1 jerngryde .....	2 "		
4 lerfåde .....		8 "	
1 lille jerngryde .....	1 "		
1 lygte .....		8 "	
1 lampe .....		4 "	
1 rivejern .....		4 "	
1 messing morter .....	1 "		
4 tekopper .....		8 "	
1 spølskål og 1 saltkop .....		8 "	
1 krukke, 1 lerskål, 1 potte .....		6 "	
1 saltkar .....		4 "	

I et kammer:

1 sengested .....	2 "		
1 rottesaks .....	2 "		
1 vadmels underdyne .....	3 "		
1 gammelt rødstr. olmerdugs vår .....	1 "		
1 par blågarns lagner .....	3 "		
1 gl. hovedpude og 1 vår .....	1 "		
1 gl. grønstr. overdyne .....	1 "	8 "	
1 trævægt .....		8 "	
2 par støvler .....	1 Rdl. 3 "		

I bryggerset:

1 gl. hespe .....			8 "
2 gl. jerngryder .....			4 "
1 smedebølge .....			8 "
1 stk. gjordjern .....			4 "
1 gl. kalkbørste .....			4 "
1 jerngryde .....	1 "		
1 bagtrug .....	1 "		
1 flødebøtte .....			12 "
1 balje .....	1 "		
1 kar .....	4 "		
1 " .....	2 "		
1 kobberkeddel .....	5 "		
1 messingkeddel .....	4 "		
1 smørbøtte .....			12 "
1 kjerne med behør .....			4 "
1 svinetønde .....			8 "
1 keddel i grube .....	10 "		
1 knob med ambolt .....			8 "
1 gl. balje .....			8 "

	Rdl.	Mk.	Sk.
1 gl. anker .....			12
1 kar .....	1		
1 lille strippe .....			4
1 øltønde .....		1	
5 bikuber .....		1	
1 lille mælkefjæl .....			4
1 stor "			8
1 bagrede til en vogn .....		2	
1 gl. trug .....			8
<u>I mælkekammeret:</u>			
1 øltønde og 1 tragt .....		4	
16 lerfåde .....		2	
1 dørslag .....			4
1 standur? .....			4
20 lerpotter .....		2	
1 kasse .....			2
4 løbe (kurve) .....		1	8
1 saltkar .....		1	8
1 halvtønde .....		3	
1 ostekop .....			8
1 karhylde .....			8
1 mindre hylde .....			8
1 lille otting .....			10
1 bryggerstol .....			4
<u>På loftet:</u>			
-- 1 sædløb (kurv) og 1 legel .....			8
1 gl. kurv .....			8
1 sadeltøj .....	3		
1 gl. kasse med jernragelse .....		1	
1 gl. ankertov .....			8
1 sæt seletøj .....	6		
1 ridedækken .....		2	
1 tørvespade .....		1	
3 river .....			8
1 stand vinkeljern .....		2	
1 stk. eskeplanke .....			4
1 " "			4
Noget jernragelse .....		1	
1 skjæppe .....			8
2 gl. vinduer .....			8
2 små hylde .....			4
2 tdr. rug .....	6		
2 " byg .....	3		
1 td. urenset byg .....	1		
2 skæppe ærter .....		2	
3 tdr. havre .....	4		
1 smedebælg .....	1		
8 fyrrefjælø til en undervogn .....		2	
1 naver .....		1	
1 uldkurv .....			4
1 anker .....			4
1 stangjern .....		1	8
1 gl. hovedlad .....			6



<u>I møllen:</u>	Rdl.	Mk.	Sk.
10 klikuber .....	1 Rdl.		
7 løbe .....		4 Mk.	
1 fyrrekasse .....			8 Sk.
1 skind-? .....		2	
Følger til 2 hjul .....		2	
1 lille skovsav .....		1	
1 tællestol .....			8
2 fjæle fastslået .....			
2 tønder .....		2	
1 stålsold .....		1	
4 sække .....		4	
1 justeret pisser, 15 lispund .....	20		
1 stor tønde .....		3	
1 lille plænke .....			4
1 klidfad .....		1	
1 båndkniv .....			2
1 justeret toldkop .....		3	
1 høvlebænk .....		4	
1 drejelad .....		2	
2 save .....		3	
1 hjulbør .....			8
1 ? .....	1		
4 drejejern, 2 hugjern .....		2	8
6 høvler .....		3	
Stav til et kar .....		3	
1 spigerbord med skaft .....			8
2 høledrag, 1 greb .....		2	8
1 stk. ege og 4 stk. elletræ .....		2	
5 klikuber, 1 ?- jern .....			4
2 tønder .....		2	
1 gl. møllesten .....		4	
2 alen planker .....		1	
3 skp. boghvede, urenset korn .....		3	
1 gl. spand .....			6
1 vandtrug .....			4
1 spand .....		1	

I hestestalden:

1 rød hest .....	15		
1 sort " .....	16		
1 " Føl .....	5		
1 rød " .....	7		
1 hakkelsesboks med kniv .....		8	
1 foderkop .....			4
1 sold .....			8
1 stor møjgreb .....			4
1 foderskovl .....			4
1 økse .....		1	
1 gl. greb .....			2
1 gl. seletøj .....	1		
1 gravspade .....		2	
1 dyng kartofter .....		3	
1 ? tømmerstål .....			4
2 hestedækkener .....	1		
1 løb .....			4

	Rdl.	Mk.	Sk.
1 sortbroget kalv .....	2	Rdl.	
1 sortrygget " .....	1		
<u>I svinestien:</u>			
4 grise .....	6		
<u>I Koehuset:</u>			
1 blakbroget ko .....	4		
1 " " .....	14		
1 hvidblakket ko .....	12		
1 rødbroget ko .....	10		
1 rødblakket ko .....	8		
1 rød kvie .....	6		
1 rød ko .....	6		
1 blakket ko .....	6		
skovlog greb .....			8
malkestol .....			4
<u>I fårestien:</u>			
12 får med lam .....	10		
2 løbe .....			8
<u>I gården:</u>			
1 so med grise .....	4		
<u>I teglovn:</u>			
ca. 3000 ubrændte sten .....	3		
<u>I herberget:</u>			
1 fastslaget sengested:			
1 rød og grønstr. olmedugsdyne .....	1		
1 par blålærreds lagner .....		2	
1 sortstribet vadmels underdyne .....	1		
1 " vadmels hovedpude .....		2	
1 rødstribet blømmehovedpude .....		1	
I et andet fastslaget sengested:			
1 rødstribet olmedugs hoveddyne .....		2	
1 par lagener .....		1	
1 rødstr. olmedugs hovedpude .....		1	
1 hvid vadmels underdyne .....		3	
1 sæt seletøj .....	2		
1 gl. hestepude .....			4
1 tjæretønde .....			8
<u>I gården:</u>			
1 blåmalet vogn med agestol og vognskrin	14		
1 møjbore .....			8
1 gl. jerngreb og 1 rive .....		1	
1 vognsadel og 2 fjæle .....		1	
1 gl. hjulbor .....			8
1 gl. gravspade .....			8
4 nye vognhjul .....	2		
1 plov med behør .....	2		
1 kohud .....	1		

	Rdl.	Mk.	Sk.
1 hugget stol .....	1		8 Sk.
1 engelsk plovmed behør .....	1 Rdl.		
1 jernharve .....	1		

I haven:

8 bistader .....	8		
1 æbletræ .....		4	
11 tylder lægter .....	12		
21 spændtræer .....	12		
12 stk. egekævler .....	1	2	
1 tagstige .....			4
1 bærebore .....			4
1 stor og lille slibesten .....	1		
2 fodstykker .....	2		
1 lille stige .....			4

I laden:

11½ tylter fjæle .....	24		
8 bjælker .....	5		
6 fodstykker .....	2		
Eger og nav til 2 vogne .....	2		
3 løsholter .....		2	
6 travver langhalm .....	2		
10 " tagrør .....	1		
2 forke .....			8
1 rive .....			4
1 gl. kiste .....		4	
1 muggert .....		2	

I et skab i stuen blev opdaget:

1 guld brystnål som af husholdersken blev angivet at være foræret den yngste datter, Maren. Blev leveret til værgen, handelsmand Jensen, som derfor lovede at være ansvarlig. 1 sølvportage-ske, 5 sølv spiseskeer, 6 sølvteskeer, 1 hovedvandsæg, 1 sølvbæger, som blev modtagne af værgen for at blive vejet. - Desuden fandt Mette Marie Nielsdatter 4 skjorter, 5 særker og 2 par lagner.

---

386 Rdl. 4 Mk. 8 Sk.

Desuden stervbomøllen, Overmølle kaldet, med mølleværk, bygnin-ger, inventarium, avling, avgrøde samt jord, ansat for hart-korn, ager og eng: 6 Sk. 1 Fjdk. ½ Alb. 1200 Rdl. 0 Mk. 8 Sk.

Parcel nr. 2 af Thomas Nielsens jorder	100.	"
" " 2 af Peder Nielsens jorder	200.	"

---

1886 Rdl. 4 Mk. 8 Sk.

De nævnte adkomstbreve blev modtaget af skifteforvalteren for-uden den under forrige registreringsforretning anmeldte gæld, vidste de tilstedende intet at opgive.

Tjenestepigen den afdødes husholder Mette Marie Nielsdatter fremstod og angav at have tilgode fra forrige år 12 Rdl. sed-ler samt for dette år, da hun er fæstet til næstkommende no-vember, 12 Rdl. sedler, 1 får fodret og græsset, ½ skp. hør-frø samt et par træske og ½ skp. hørfrø sået, tøj til en lue

og 1 pund uld. For tiden kunne ingen bestemmelse tages, om hun skulle forlade tjenesten maj eller november. Ligeledes foregav hun, at den afdøde før sin død havde lovet hende 50 Rdl. sedler med hensyn til, at hun som moder havde sørget for børnenes opdragelse moderligt og ikke havde fået sin fulde løn hvert år.

Værgen kunne for tiden ikke indlade sig på at tilstede dette. Fremstod tjenestepigen Ane Nielsdatter og foregiver at være fæstet til november næstkommende for 7 Rdl. sedler og tøj til en hue. Imidlertid er hun villig til at beholde tjenesten til næstkommende majdag, men er også villig til at blive sin tjeneste ud, imod at den nye køber af møllen påtager sig at betale hende sit tilgodehavende.

Fremstod tjenestepige Karoline Christoffersdatter og angiver at være fæstet til maj for 2 Rdl., da hun nylig er kommet. Hun var villig til at rejse straks mod at erholde de 2 Rdl., som hun derfor straks modtog og kvittede straks sin tjeneste. Værgen udbetalte hende sin løn.

Fremstod enken Ane Marie Mikkelsdatter og forpligter sig til at være behjælpelig her i huset til maj mod, at der udbetales 1 Rdl. seddel.

Fremstod tjenestekarl Laurs Jensen og angiver at have tilgode fra forrige år 2 Rdl. 2 Mk. og for i år 20 Rdl., 2 par træsko og 1 pund uld, for hvilket han forpligter sig at tjene til november næstkommende.

Fremstod daglejeren i Møllen Jens Jensen og angiver at være fæstet til maj som tømmerkarl, for 10 Rdl. Men da hans tjeneste nu ikke behøves, var han villig til at rejse straks mod at erholde for den forbigangne tid 5 Rdl. sedler, som han hæver hos møller Jensen i Kiærred's mølle ved lejlighed. Møller Erik Jensen af Kiærreds mølle at have lovet at have møllen og dens bestyrelse under opsigt indtil auktionen og modtog til denne ende nøglen til toldkassen og lovede derhos at udbetale Jens Nielsen de ovennævnte 5 Rdl. og bekoste begravelsen.

Fremstod tjenestedrengen i Møllen Jens Nielsen at have 1 Rdl. tilgode fra forrige år og for dette år indtil november 12 Rdl. sedler.

Møller Erik Jensen påtager sig begravelsen for så vidt, at det kan erholdes hos en købmand eller befindes her i boet, ligesom han også lovede at gøre regnskab i sin tid for indtægter og udgifter.

Gårdmand Jens Andreasen af Strandkjær lovede, indtil auktionen at påse gårdens og avlets bestyrelse.

Om realisationen af boets ejendele kunne for tiden ingen bestemmelse tages.

Da således intet videre er at foretage, blev forretningen sluttet og underskrevet.

V.Jensen      P.Jensen      E.Jensen      Jens Andreasen

som vidner: Niels Kock (med ført pen)  
J.Nielsen



Øortsættelse af skiftet:

"År 1836 den 26 marts blev skiftet efter Salomon Christensen og hustru foretaget på skifteforvalterens kontor her i Æbeltoft i overværelse af undertegnede vidner.

Værgen for de umyndige, handelsmand Jensen, anmeldte, at det store stjernehjul i møllen var sprunget itu, samt at mølledrengen, Jens Nielsen, var blevet syg, og måske for sent kan restaureres. Han anså det derfor nødvendigt, at en person blev antaget, som forstod sig på møllevæsnet. Ligesom han allerede havde føjet anstand for at værket ble v sat i stand. Han fremstillede husmand Mourits Grauer af Hyllested skovgård, der påtog sig for kost og daglig betaling af 2 Mk. at besørge malingen ved møllen såvel, som fremtidige små reparationer ved mølleværket, og forpligter sig til at blive indtil auktionen fra imorgen at regne, ligesom og i den tid at underkaste sig enhver kontrol, såvel som at holde bog over indtægt og udgift ved møllen i den tid. Værgen og skifteretten antog dette.

Underskrifter.

Afsluttende skifteforretning:

"År 1836 den 23. december blev skiftet efter afgangne Salomon Christensen og hustru foretaget på skifteforvalterens kontor i Æbeltoft i overværelse af undertegnede vidner.

I anledning af det ved sidste skiftesamling i nærværende bo besluttede, bemærkede skifteforvalteren at have ladet vogn køre efter den yngste datter Maren, men forgæves, efter hvad der indeholdes i et da modtaget brev fra Laurs Gertsen af 23. oktober dette år sålydende: (Brevet ikke bilagt skiftet).

En kvittering fra Søren Mikkelsen i Lyngsbæk for den med ham akkorderede betaling 8 Rdl. sedler for at afgive den ovennævnte befordring. Fra den afdøde broder var fremkommet tre breve, hvori han melder, at Maren er lovet indtaget på døvstummeinstituttet og forlanger på hendes vegne 5 Rdl. og 1 Mk. foruden de forhen modtagne 5 Rdl., altså 10 Rdl. og 1 Mk. for hendes transport gennem Sjælland og videre. Disse tre breve er sålydende: (findes ikke i skiftet). Ifølge disse er den døvstumme datters døbeattest og 10 Rdl. og 1 Mk. afsendt til København. For den døvstummes transport her fra egnen over vandet til Kallundborg er betalt 8 Rdl. og 15 Sk. sedler og tegn ifølge kvittering i to bilag fra Mette Marie Nielsdatter. Endvidere blev fremlagt kvitteringer fra hattemager Halvorsen på 2 Rdl. og 1 Mk. og fra skrædder Samitofsky på 19 Rdl., 3. kvittering fra handelsmand Jensen på 5 Mk. og 12 Sk. 4. kvittering fra skomager A. Pedersen på 4 Rdl. Alle betalte for klædningsstykker for den umyndige Jacob Salomonsen. 5. kvittering fra hansværgen for 6 Rdl. sedler udbetalt til bestridelse af rejseomkostninger til København.

Køberen af stervbomøllen mødte og foreviste kammerråd Sechers obligation på 500 Rdl. sedler i kvitteret stand og indleverede, derhos de 3 under 5. august dette år specificerede obligationer, på hvilke han gav skifteretten boet lovlig transport.

Han klarerede derhos købesummen, der er 2440 Rdl. med  $\frac{1}{2}$  års  
rente deraf, 48. Rdl. 77 Sk..... 48 " 77 Sk.  
2488 Rdl. 77 Sk.

Han betaler bl.a. ved at indfri l. priotets gæld

Supplementer og tilføjelser:

Det har nu vist sig, at gårdmand Niels Rasmussen var gårdmand  
i Galten ligesom faderen, men at han dør her som gift gård-  
mand 39 år gammel den 20. november 1876. Han gifter sig ca.  
1869 i Sjelle.

Han gifter sig ca. 1869 i Sjelle med

Sidsel Marie Rasmussen, der er født 1845 samme sted.

~~Gårdm.~~ Rasmus Nielsen i Galten er død den 9. august 1883 i  
Galten

Niels Rasmussens søn, Rasmus Nielsen er født den 20. september  
1870.

Johanne Kirstine Nielsdatter er død den 12. april 1890, 76 år  
gammel.

Niels Andersen, Veng, er død den 16. november 1845.

---

Anr nr. 8.

Niels Andersen var gårdmand i Venge sogn og blev døbt den 13. januar i Venge kirke 1765. Faddere var: Niels Laursen på Vengegård, Enevold Nielsen hos sessionsskriver Hoved, sognefoged Rasmus Sørensen, degnens datter Ane Lauridsdatter, der holdt barnet over dåben, begge af Venge, Peder Nielsens kone, Ane Jensdatter, og søster Dorthe Nielsdatter, begge af Søballe.

Niels Andersen blev trolovet den 6. juni 1788 i Venge til

Ane nr. 9.

Kirsten Rasmusdatter af Venge. Forloverne var: Rasmus Sørensen og Staphan Rasmussen, begge af Venge. Hun blev født den 9. januar 1763 i Venge og blev døbt samme dag. Faddere var: Christen Olesen og hans kones søster Karen Marie Sørensdatter, der holdt barnet over dåben. Mads Sørensen og hans broder sognefogedens kone Thyra Jonasdatter, alle af Venge, samt Jens Nielsen og Peder Rasmussens datter, Kirsten, begge af Hårby.

Ane nr. 10.

Niels Nielsen Overgård var gårdmand i Galten. Han blev født den 11. oktober 1778 i Galten og blev døbt den 11. november og båret til dåben af Jens Albertsens hustru fra Rode. Faddere var: Ole Rasmussen, Jens Albertsen, Jens Knudsen samt Jens og Frands Pedersens hustruer. Han bliver gift i Galten kirke den 25. marts 1806

Ane nr. 11.

Kirsten Olesdatter. Forlovere ved brylluppet: Ole Rasmussen og Niels Jensen, begge af Galten. Hun er født den 8. maj 1774 i Galten og døbt samme dag båret til dåben af Peder Eløvs hustru fra Borum. Faddere var: Barnets farbrødre fra Mesing og en faster fra Framlev, Rasmus Andersen, Knud Jensen og Jens Herlevsens hustruer, alle af Galten.

Ane nr. 14.

Jacob Jensen, husmand og Bødker førstbosat i Emborg i Ry sogn, senere i Boes i Dover sogn. Født 1762 i Emborg og død den 20. juli 1822 i Boes i Dover sogn. Han blev døbt 2. søndag efter påske i Rye kirke og båret til dåben af Sofie Jacobsdatter fra Hemstok. Faddere var Skovfogeden Rasmus Rasmussen og Morten Salomonsen i Emborg. Endvidere Jens Nielsen af Fiskehuse samt Karen Rasmussen og Kirsten Sørensdatter af Emborg. Han var gift med (vielsen forgæves søgt):

Ane nr. 15.

Maren Jensdatter, der er født 1769. Hun opføres i afgangslisten i 1829 for Dover sogn og kaldes da 60-årig opholdskone hos sin datter og svigersøn, gårdmand Salomon Christensen i Boes, da hun rejser med dem til Overmølle i Agri sogn.

Ane nr. 16.

Anders Sørensen var gårdmand i Venge i Venge sogn er født i 1737 efter angivelse i fæstebrevet er han født i Emborg (kirkebogen her går ikke længere tilbage end til 1762). Han dør 1770, begravet i januar og angives at være 32½ år gammel. Han blev trolovet 27. oktober 1761 i Søballe med

Ane nr. 17.

Ellen Nielsdatter, der er født 1740 i Søballe og døbt (mangler). Faddere var: Peder Thomasen, Thøger Rasmussens søn Rasmus samt Thomas Sørensens kone, alle af Søballe. Hun indgik 2. gang ægteskab 1770 i Venge med ungkarl fra Alling Peder Sørensen.

Anders Sørensen får den 7. april 1762 udstedt fæstebrev på Rasmus Rasmussens formedels fattige tilstand afståede halve gård i Venge by, hartkorn 3 Tdr. 2 Skp. 2 Fjdk. 1 Alb., som ham efter omstændighederne uden indfæstning er bevilget. Bygningerne består af 26. fag hus, og besætningen består af 4 bæster, 1 ko, 1 kvie og tre kalve.

(Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokoller).

Ane nr. 18.

Rasmus Rasmussen Bak var gårdmand i Bakgården i Venge sogn. Han er født 1740 i Bakkegården og døbt den 12. september. Faddere var: Stephan Lauridsen og Anders Andersen, begge af Hårby, Jens Sort, Rasmus Jensen og Søren Nielsens datter, Sidsel, af Venge. Han blev trolovet den 28. juli 1756 til

Ane Nr. 19.

Maren Sørensdatter, skovfogedens datter. Forlovere: Rasmus Christensen af Vengegård og Søren Christensen af Venge. De blev viet den 9. september samme år i Venge kirke. Hun blev født 1737 og døbt palmesøndag i Venge. Faddere var: Laurs Rasmussen, Oluf Christensen, Jens Jensen, Søren Nielsen Balle, Mathias Nielsen Balle og Jens Sørensens kone af Venge. Hun døde 1782 og blev begravet den 21. maj 1782

Rasmus Rasmussen Bak fik den 10. november 1757 udstedt fæstebrev på den fædrene gård i Venge af ryttersessionen i Skanderborg.

Ane nr. 20.

Niels Jensen Overgård er gårdmand i Galten og født 1728 i Stjær og han dør den 19. januar 1812 i Galten og begravet den 29. januar. Han blev døbt den 2. søndag i advent 1728, båret til dåben af Mette Jensdatter. Faddere var: Hans Jensen, Niels Jensen, Rasmus Nielsen, Ellen Nielsdatter og Ane Nielsdatter, alle af Stjær. Han blev gift den 29. juni 1763 i Galten med

Ane nr. 21.

Helvig Rasmusdatter. Forlovere ved brylluppet var: Jens Nielsen af Låsby og Anders Jensen af Stjær. Hun blev født i Låsby i 1738

og dør 1780 i Galten og begravet den 24. maj. Hun blev døbt 3. søndag efter Hell. Tre Konger, båret til dåben af Johanne Lauridsdatter fra Thoustrup mølle og faddere var: Jens Thomsen, Rasmus Jensen og Jens Rasmussen samt Anne Lauridsdatter og Maren Jensdatter, alle af Låsby.

Ane nr. 22.

Oluf Rasmussen var gårdmand i Galten. Han blev født 1735 i Mesing. (Dåben er forgæves søgt) og død efter 1787 (ifølge folketællingen). Han blev gift 1764 efter indhentet kgl. bevilling med

Ane nr. 23.

Appelone Thomasdatter, der er født 1732 i Borum og død efter 1787. Dåben fandt sted 3. juledag. Faddere: Bæres af Maren Olufsdatter af Borum, Niels Pedersen, Laurids Sørensen, Peder Nielsen, Sidsel Tyrisdatter og Anna Nielsdatter, alle af Borum.

Ane nr. 28.

Jens Simonsen er født i Emborg i Ry sogn ca. 1730, og han døde før 1792 samme sted. Han blev trolovet i Hemstok den 4. maj 1754 med

Ane nr. 29.

Anne Cathrine Jacobsdatter. Forlovere var: Jens Lauritsen og Laurits Knudsen, begge af Biedstrup, ved deres bryllup onsdag den 19. juni samme år i Dover kirke. Hun blev født 1736, og faddere ved dåben var: Knud Nielsen af Biedstrup, Jens Nielsen, samme sted, Ernst Ludvig af Alken, Knud Justesen af Svejstrup, Genete Nielsdatter og Cathrine Pedersdatter af Nygård.

Ane nr. 34.

Niels Pedersen fik fæstebrev på  $\frac{1}{2}$ -gård af Thomas Sørensen den 2. november 1734. Der findes skifte efter ham og hustru i Søballe, Skanderborg rytterdistrikt, 1760. Han døde i Dover fredag den 30. maj 1760. Hans alder angives at være 76 år, 18 uger og 2 dage og er således født i februar 1684. Han blev trolovet i Venge 1735 med

Ane nr. 35.

Maren Hansdatter. Ved hendes begravelse i Dover den 2. april 1758 angives hun at være 49 år og nogle uger gammel og er altså født i 1709. Hun er datter af husmand Hans Pedersen i Vissing.

Ane nr. 36.

Rasmus Rasmussen til "Bakgården" i Venge. Han blev gift første gang den 11. december 1737 med Maren Pedersdatter, der døde og blev begravet den 30. juli 1738, 32 år gammel. Han blev derefter gift 2. gang



den 28. november 1738 i Venge med

Ane nr. 37.

Kirsten Stephansdatter, der er født 1715 i Venge og død 1757 samme sted. Hun blev døbt den 1. december 1715, og faddere var: Laurids Knudsen, Søren Sørensen, Christen Christensen og Christen Andersen og konens to søstre fra Harlev.

Der er udstedt fæstebrev til Rasmus Rasmussen den 27. marts 1738. Han kom fra Vitved. Der er skifte efter dem begge i 1757.

Ane nr. 38.

Søren Sørensen med tilnavn Skovfoged i Venge er født i december 1703, og han døde og blev begravet den 5. februar 1760. Han var gift med

Ane nr. 39.

Maren Rasmusdatter, der er født 1704 i Venge, og hun døde og blev begravet den 11. august 1760. Den 14. oktober 1760 var der skifte efter dem begge. Deres børn opgives at være:

1. Søren Sørensen, gårdmand i Vitved
2. Rasmus Sørensen, gårdmand i Venge
3. Mads Sørensen, 23 år gammel.
4. Maren Sørensdatte, gift med Rasmus Rasmussen
5. Kirsten Sørensdatte, 17 år gammel
6. Anne Sørensdatte gift med Jens Nielsen, Hårby.
7. Cathrine Sørensdatte, 21 år gammel.

Blandt boets værdier kan nævnes:

1 rødmalet egetræskiste med jernbeslag, lås og nøgle med bogstaverne: S.S.S. M.R.D., samt årstallet 1730.

Det noget fattige bos hele værdi var 202 Rdl. 3 Mk. og 2 Sk.  
Udgifterne herimod var 164. "

Ane nr. 40.

Jens Jensen i Stjør. Ved hans død den 27. januar 1744 angives hans alder til 61 år. Han var fæstebonde på Annexgården til præstegården i Stjør. Han blev gift første gang år 1718 med Anne Sørensdatte, der dør 15. januar 1722, 25 år gammel. Han blev gift anden gang samme år med

Ane nr. 41.

Anne Jensdatter, der blev født 1695, og hun dør 1751 og gifter sig anden gang med Jens Jensen fra Dørup.

Ane nr. 42

Rasmus Pedersen, gårdmand i Låsby, er født ca. 1695 antagelig i

Skannerup sogn og død 1741 ifølge skifte. Han blev gift ca. 1729 med

Ane nr. 43.

Johanne Jespersdatter, der er født ca. 1700 og død efter 1741. Hun blev gift anden gang 1741 med Jens Nielsen Kopøt, senere gårdmand i Låsby.

I året 1728 udstedes der fæstebrev til Rasmus Pedersen, forrige dragon hos herr kaptajn Bøjes kompagni, på Anders Rasmussens for ham opladte gård i Låsby, der står for hartkorn 4 Tdr. 5 Sk. 1 Fjdk. (Ryttersessionen i Skanderborg).

Ifølge skifte efter Rasmus Pedersen 1741 er der 4 børn i ægteskabet:

1. Peder, 8 år.
2. Johanne, 14 år.
3. Karen, 11 år.
4. Helvig, 4 år.

Som formynder opføres farbroderen Søren Pedersen i Gram og morbroderen Niels Jespersen i Fruering.

Anr. 44.

Rasmus Laursen, sognefoged og ryttergårdmand i Mesing, er født 1699 i Tåstrup i Harlev sogn, og han døde og blev begravet den 25. februar 1755. Han blev døbt den 8. oktober 1699. Anders Jensens kone Kirsten Jensdatter bar barnet. Faddere var: Rasmus Jensen i Adslev, Jac. Jensen, Søren Jensen og Michel Rasmussen. Han blev trolovet den 25. oktober 1725 og gift anden søndag i advent samme år med enken

Ane nr. 45.

Johanne Olufsdatter, der er født 1704 i Mesing og død efter 1755. Hun er døbt 15. søndag efter trinitatis. Faddere var: Store og lille Peder Pedersen. Hun har været gift første gang med Peder Sørensen i Mesing, der blev begravet den 13. november 1724, 54 år gammel.

Den 14. oktober 1755 var der skifte i boet efter afdøde selvejerbonde Rasmus Laursen, sognefoged i Mesing, der ved sin død efterlod sig enken Johanne Olufsdatter samt deres fælles børn:

1. Laurs Rasmussen, 23 år gl.
2. Oluf Rasmussen, 20 år gl.
3. Peder Rasmussen, 17 år gl.
4. Daniel Rasmussen, 14 år gl.
5. Rasmus Rasmussen, 11. år gl.
6. Anne Rasmusdatter gift med Niels Jensen i Galten
7. Anne Rasmusdatter, der tjener hos Niels Jensen i Herskind

Som formyndere for de umyndige blev indsat: Morbrødrene Michel Olufsen i Stjær og Søren Olufsen i Tåstrup.

Af værdi i boet kan nævnes:

- 1 stor sølvkande med navn: Jens Bertelsen (Skovsrod) og B.J.S. og K.J.D. og årstal 1642, vog 44 lod og sat til

en værdi af 22 Rdl.

1 lille sølvbøger med bogstaverne: R.L.S. og J.O.D.M.  
samt årstallet 1748. Værdi 3 Rdl.

4 sølvskeer til 6 Rdl.

1 stor kobberbryggerkedel på 1 td.s rum til 12 Rdl.

1 mindre " "  $\frac{1}{2}$  " " " 5 "

5 tindfade og 4 tintallerkener.

1 bibel i 2 bind

1 huspostil

1 bog "Det evige livs beskrivelse".

1 " "Johannes Åbenbaring".

1 " "Forklaring over Kristi lidelseshistorie".

2 gamle bøger, 1 stor ny bog, 2 gamle salmebøger,

4 gamle salmebøger, 4 andre gamle og 4 andre ringere.

Af den afdødes klæder kan nævnes:

1 kort hjemmegjort kjole med vest og bukser.

1 gammel blakket rejsekjole,

1 dyreskindsvest med metalknapper,

1 par sorte strømper,

2 par blå strømper,

6 hørgarns skjorter,

4 kramlærreds halsklæder,

3 hørgarns halsklæder,

1 par halværmer,

2 tørklæder,

1 par støvler,

1 par sko med messingspænder,

1 gammel hat,

1 gammel rejseslag og et par vanter,

1 spanskrør med 2 sølvringe,

1 " " messingringe,

Af besætning på gården var der:

9 heste,

6 køer,

6 kvier,

6 stude,

2 ungstude,

18 får med 10 lam,

11 gamle svin med 3 grise,

4 gamle gæs med 8 gæslinger.

Endvidere af redskaber:

1 beslagen vogn med tilbehør til 12 Rdl.

3 vogne ringere,

1 plov,

2 harver,

1 slæde,

1 sadel med skaberak og bidsel til 1 Rdl.

9 sække.

Gården med 52 fag bygninger er - " - af de såkaldte selveiere, som findes udi de i stervboen værende skiftebreve af 1. juli 1724 og 13. juli 1725 anført tilligemed nogle stervboen tilhørende skovskifter ligesom det her udføres for 200 Rdl.

Efter dette opregnes boets hele værdi til 454 Rdl. 3 Mk. 12 Sk. Blandt gældsposter nævnes:

1 obligation af 2. april 1749, hvorefter boet er skyldig 200 Rdl. til madame Karen Vognsdatter Tårup, Skanderborg.

Gældsposter ialt 316 Rdl. 4 Mk. Til rest til deling mellem arvingerne var der: 137 Rdl. 5 Mk. 12 Sk.

(Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1754-1759, side 128.)

Ane nr. 46.

Thomas Sørensen Elløf i Borum. Han blev gift 3. juledag 1725 i Borum med

Ane nr. 47.

Kirsten Pedersdatter, der blev døbt 3. søndag efter trinitatis 1704 som datter af Peder Rasmussen, Borum. Rasmus Hansens kone i Javngyde bar barnet, og faddere var: Jesper Pedersen, Søren Clausen i Galten, Oluf Jespersen, Anne Rasmusdatter og Woldborg Rasmusdatter begge af Skiby.

Thomas Sørensen Elløf døde og blev begravet den 18. marts 1773 med angivet alder 85 år gammel mindre 5 uger.

Kirsten Pedersdatter døde og blev begravet i Borum 1764 angivet alder: 59 år og 9 uger.

Ane nr. 56.

Simon Jensen i Emborg i Ry sogn blev født ca. 1700. Han fik den 15. december 1724 fæstebrev på en ryttergård i Emborg. Han var gift med

Ane nr. 57.

Anne Jespersdatter, der er født 1703 og som døde før 1787.

Ane nr. 58.

Jacob Rasmussen var gårdmand i Hemstok i Dover sogn. Han blev født i 1706 i Hemstok og døde samme sted 1761 og blev begravet den 1. juli. Faddere ved hans dåb i Dover kirke den 13. juni 1706 var: Stephan Sunds, mine børns informator, Christen Jensen af Borup i Kattrup sogn (herredsskriver), Jens Lauritsen af Galten, Søren Andersens datter af Tommestrup, hans kone, Bodil Kristine på Nygård, Jens Nielsen Biedstrup og Peder Jensen i Illerup. Han blev gift i Dover kirke den 20. søndag efter trinitatis 1734 med

Ane nr. 59.

Kirsten Knudsdatter, der er født 1716 i Biedstrup og døbt den 3. juni. Faddere var: Hans Lauritsen i Alken, Laurits Pedersen, samme sted, Peder Lauritsen af Søballe, Niels Jensen samme sted,

Jørgen Nielsen af Svejstrup, Christen Christensens kone af Venge og Anne Lauritsdatter af Alken.

Ane nr. 78.

Rasmus Laursen, gårdmand i Venge, født 1643 og død 1708 og begravet den 29. juli. Han var gift med

Ane nr. 79.

Maren Frandsdatter, der overlevede ham.

Der blev afholdt skifte efter rytterbonde Rasmus Laursen i Venge den 2. november 1708. Boets værdi var 246 Rdl. og gælden var 220 Rdl. 2 Mk.

Han efterlod enken og deres fælles børn:

1. Laurs Rasmussen, der har den halve gård i fæste.
2. Anne Rasmusdatter gift med Jens Christoffersen, Venge.
3. Niels Rasmussen,
4. Jens Rasmussen, 16 år.
5. Maren Rasmusdatter, 10 år.

Ane nr. 74.

Stephan Lauritsen i Hårby i Venge sogn. Han blev født ca. 1675 og døde 1760 som aftægtsmand i Hårby og blev begravet tirsdag den 22. januar. Han blev gift i Venge i 1715 med

Ane nr. 75.

Kirsten Jensdatter, der da var enke efter gårdmand Anders Jespersen i Hårby. Hendes fødsel og død er forgæves søgt.

Ane nr. 76.

Søren Rasmussen (Yde) var skovfoged i Venge. Han blev født 1659 i Firgård i Dover sogn og døde 1716 i Venge. Han var gift med

Ane nr. 77.

Cathrine Madsdatter, der var fra Vissing i Venge sogn og født 1660. Hun døde 1713. I ægteskabet var 4 børn.

Ane nr. 88.

Laurits Rasmussen i Tåstrup var født ca. 1659 i Tåstrup. Han døde 1735 og blev begravet den 17. juni. Han blev gift ca. 1698 med

Ane nr. 89.

Anne Jensdatter, der var datter af Jens Danielsen (Kaae) i Skibby, der døde 1706, 71 år gammel og som er ud af den gamle præ-



steslægt KAAE i Harlev, der er ført tilbage til år 1500.

Ane nr. 90.

Oluf Pedersen, gårdmand i Mesing. Han er født i Skanderborg Lade-  
gård 1669 som søn af kronbonden Peder Jensen. Han døde 1729 og  
blev begravet den 18. maj. Han var gift med

Ane nr. 91.

Maren Michelsdatter, der var født ca. 1671. Hun døde 1756 og blev  
begravet den 6. august.

Ane nr. 94.

Peder Rasmussen. Han blev gift i Borum den 3. søndag efter trini-  
tatis 1697 med

Ane nr. 95.

Apolon Nielsdatter.

Ane nr. 114.

Jesper Rasmussen var ryttergårdmand i Emborg i Ry sogn og blev  
født ca. 1660 og døde 1717. Han var gift første gang med en enke  
i Emborg og anden gang den 15. søndag efter trinitatis 1695 med

Ane nr. 115.

Kirsten Nielsdatter, der er født ca. 1670 i Sim og død efter 1717  
samme sted.

Den 25. september 1717 var der skifte efter Jesper Rasmussen,  
der ved sin død efterlader sig enken samt børnene:

1. Ane Jespersdatter, 14 år gl.
2. Niels Jespersen, 12. år. gl.
3. Jens Jespersen, 9 år gl.

Formynder var morbroderen Joen Nielsen i Simb. Det ret velhavende  
boes samlede værdi var 439 Rdl. 2 Mk. 2 Sk. Gælden var 297 Rdl.

Ane nr. 116.

Rasmus Lauritsen var gårdmand i Hemstok i Dover sogn. Han blev  
født i Javngyde i Tulstrup sogn i 1666 og døde i Hemstok 1733 og  
blev begravet den 29. juni. Han blev gift ca. 1696 med

Ane nr. 117.

Anne Cathrine Enevoldsdatter Hviid eller Borris. Hun var født i  
1671 på Tommestrupgård og døde i Hemstok 1735, begravet den 2. de-  
cember.

Ane nr. 118.

Knud Nielsen i Biedstrup, Dover sogn. Han var født 1672 og døde 1747 og blev begravet den 22. juli. Han blev gift første gang den 28. maj 1708 i Dover med

Ane nr. 119.

Anne Lauritsdatter der var datter af enken Anne Hansdatter i Alken. Knud Nielsen var gift anden gang med

Dorothea Pedersdatter, der var født 1683 og søm døde 1743 og blev begravet den 27. januar i Biedstrup.

Ane nr. 152.

Rasmus Troelsen i Firgårde i Dover sogn, der nævnes i en række jordebøger fra 1664 til 1675 som kronbonde her i gården. Han er død før kirkebogens begyndelse i 1692. (Dover). Han var gift med

Ane nr. 153.

Maren Poulsdatter (Yde), der er født ca. 1628 i Mesing og død 1703 på aftægt hos sønnen Søren Rasmussen Yde i Venge. Hun er utvivlsomt datter af selvejerbonden Poul Bertelsen i Mesing, der nævnes i skøde fra 1626 og 1642. Hendes farbroder må være Niels Bertelsen i Firgårde, der døde 1691 meget gammel. Igennem hendes moder er der afstamning fra den Søren Yde, der år 1590 nævnes i Firgårde.

Ane nr. 154.

Mads Rasmussen i Nørre Vissing i Venge sogn er født ca. 1630 og nævnes i matrikel 1664 som beboer af en krongård i Vissing. Samme gård var ifølge Skanderborg lens jordebøger 1646-1649 beboet af en Rasmus Madsen, der må være hans fader.

Ane nr. 188.

Rasmus Pedersen Nørgård i Fregerslev, født 1630, død 1714. Han var gift med

N.N., der var født 1630 og døde 1702.

Ane nr. 234.

Enevold Christensen Hviid eller Borris. Han blev født i Borris præstegård ca. 1620 og døde på Tammestrupgård den 4. juli 1686. Han blev den 17. marts 1675 udnævnt til herredsfoged i Voer herred. Han var gift med

Ane nr. 235.

Sophia Olufsdatter Samsing, der er født i Åle præstegård ca. 1640 og var gift to gange efter sin første mands død.

Den 4. august 1686 var der skifte efter afdøde herredsfoged Enevold Christensen Hviid i Tammestrupgård. Han efterlader sig enken og deres fælles børn:

1. Anne Kirstine Enevoldsdatter, 21 år gl.
2. Anne Malene Enevoldsdatter, 20 år gl.
3. Helene Enevoldsdatter, 17 år gl.
4. Inger Enevoldsdatter, 16 år gl.
5. Maren Enevoldsdatter, 13 år gl.
6. Anne Cathrine Enevoldsdatter, 11 år gl.
7. Sophia Enevoldsdatter, 7 år gl.

Enkens lavværge var herredsskriver Niels Hansen Bang i Overby. Som formynder for børnene antoges farbroder Christen Christensen Hviid af Fredericia tillige med Peder Rasmussen i Rodvedgård, Jørgen Jensen i Holm, Stephan Olufsen i Sunds, herr Rasmus i Vrads og herr Jacob i Barrit.

Det ret omstændige boes værdi blev opgjort til 623 Rdl. 1 Mk. 2 Sk.

Af bøger i boet kan nævnes:

- 1 teatrum diabolium
- 1 davids salmer på tysk
- Den ny lovbog
- Den gamle jyske lov
- Zu glassarium
- nogle gamle forordninger

Af sølv var der:

- 1 lille sølvkande på 18 lod
- 1 sølvkni,
- 1 sølvbøger med årstal 1664 og navnet Laurits Jepsen indgraveret.
- 1 sølvbøger med bogstaverne N.L.S.S.P. 1667,
- 1 sølvske med bogstaverne J.S.H. og B.P.A. 1663.
- 1 sølvske med bogstaverne P.A.S.H. og K.E.R. 1664.
- 1 sølvske med våben på og bogstaverne E.O.J.B.
- 1 sølvske med bogstaverne J.S.S. og 1642.
- 1 sølvske med graveret tegn.
- 1 sølvske med bogstaverne O.S.S. og O. ? .

Ane nr. 238.

Laurits Pedersen i Alken, død før 1717. Han var gift med

Ane nr. 239.

Anne Hansdatter.

Ane nr. 468.

Christen Jensen Hviid, født ca. 1579. Han var rektor og kapellan i Holstebro og blev ca. 1605 adjungeret faderen med successions-



ret og virkede efter dennes død som sognepræst i Borris og Fæster. Han døde den 30. september 1652. Et den følgende dag udstedt kongebrev hjemler ham og efterkommerne ret til at nyde og beholde et boel - kaldet Vesterby - fri for fæste, ægt og arbejde under præstegårdens brug. Han var gift med

Ane nr. 469.

Anne Jensdatter, der den 3. marts 1653 søger om at måtte nyde ovennævnte boel på livstid, da manden har efterladt hende med en del umyndige og "uforsete" børn, og hun ikke i den dyre tid kan blive forsynet med den fornødne underholdning og husværelse i præstegården, uden at den unge præst - hendes søn Jens Christensen Hviids - store skade. Den ønskede bevilling fik hun den 20. juni 1653.

Ane nr. 936.

Jens Christensen Hviid er født ca. 1533 og var kapellan hos sognepræsten i Borris og Fæster menigheder, i Bølling herred 1559 og sognepræst 1566. Han døde 1613.

Ane nr. 470.

Ole Rasmussen Samsing var præst i Åle og Tørring. Han blev født i Århus i 1597, student 1618, overhører i Middelfart 1622 og rektor ca. 1625. Han døde den 14. oktober 1659. Han var gift med

Ane nr. 471.

Marie Stephansdatter, der er født 1609 og som døde den 29. september 1670.

Ifølge historisk tidsskrift II, 2. 234. endte Ole Rasmussen Samsing sine dage som følger:

"Da svenskerne havde hæret i Jylland, kom i året 1659 en stor mængde polakker og brandenburgere for at jage dem ud, men ihvorvel de kom som venner, var de dog ligere fjender i deres fremstød.

På den tid var herr Ole Rasmussen sognepræst for Åle og Tørring i Vrads herred, Skanderborg amt. Da han havde hørt, hvordan disse venner opførte sig, skjulte han alt sit sølvtøj og alle sine re- de penge i bageovnen, som han derefter tilmurede.

Dette var imidlertid blevet iagttaget af en polsk spejder, der foran sine kamrater listede sig omkring, og han ilede da tilbage til Åle kro, hvor en del krigsfolk sad og svirede. Dem fortalte han, hvad han havde set i præstegården, idet han tilbød sig at give anvisning på præstens sølvtøj.

Ved dette budskab jubledede polakkerne og fordoblede nu deres sviren i glad forventning om derefter at undersøge præstens bage- ovn.

Men i kroen sad desuden nogle mænd, der var sognepræsten hengivne. En af dem fandt ubemærket lejlighed til at liste bort for at give præsten underretning om den fare, der truede ham. Ved dette budskab ilede præsten ufortøvet med at udtage sit gods af ovnen og at nedgrave det i haven. Da det var gjort, sagde han til sin hustru: "For at din fremtid må blive sikret har jeg skjult mine kostbare sager på et sted, som jeg endnu ikke vil tilkendegive dig. Men skulle det ske - som Gud forbyde - at jeg skulle blive dræbt af polakkerne, da har jeg - for at underrette dig om, hvor vort sølvtøj ligge skjult - nedlagt en seddel under et bræt bag ved altret. Men lov mig med hellig ed, at du i intet tilfælde vil søge denne kundskab, førend fjenderne er dragne ud af landet."

Kort tid efter kom polakkerne til præstegården, og da de nu mærkede, hvad der var foregået, medens de tøvede, blev de så forbitrede, at da herr Rasmussen en dag kørte fra Åle til sit annex i Tørring for der at holde gudstjeneste, slæbte de ham af vognen og "skruede hjerneskillen fra hans hoved", så han på stedet opgav ånden."

Foruden enken efterlod han sig 4 sønner og 6 døtre.

Ane nr. 942.

Stephan Christensen var kapellan i Middelfart.

Ane nr. 1872.

Christen Hviid var den første sognepræst efter reformationen i Sønder Felding og Assing menigheder i Hammerum herred. Han døde ca. 1579. Ifølge "Wibergs præstehistorier" skal slægten nedstamme fra biskop Absalons slægt, Skjalm Hvide-slægten.

**Efterkommere**

**af**

**MAREN SALEMONSEN OG NIELS RASMUSSEN**

---

Niels Salomon Nielsen er født i Them den 9. marts 1857, og han døde i Dejret i Tved sogn i august 1935. Han blev gift i Tved kirke den 6. april 1881 med

Mette Laursen, der er født i Eg i Tved sogn den 8. december 1860 som datter af boelsmand Anders Laursen og hustru Karen Pedersdatter. Hun døde i Dejret i Tved sogn den 3. februar 1933.

Datteren Marie Rungborg Amdisen har nedskrevet følgende om sine forældre og barndomshjemmet:

"Vort barndomshjem var på Øhoved. Dertil søger vore tanker og dertil knytter sig vore kæreste minder.

Vi var 9 søskende, der voksede op der. En lille pige, nummer to i flokken, døde som 9-årig af difteritis.

Det var en meget stor sorg for far og mor at miste hende. Det bevirkede, at de kom til at tænke mere over livets alvor, og de sluttede sig til Indrømissionen, så vi børn er opvokset i et religiøst men dog frisindet hjem, der har givet os en god styrke til at gå gennem livet med.

Far og mor var unge og raske og havde mod på livet, da de en tid efter deres giftermål overtog ejendommen på Øhoved - denne halvø der strækker sig ud mellem Kalø- og Knebelvig. Der lå dengang to ejendomme. Den ene af disse blev vort hjem.

En stor del af denne halvø var meget flad og kunne, når efterårs- og vinterstorme satte ind, fuldstændig oversvømmes. Når det skete, havde vi hav omkring os, og så længe det varede, boede vi på en ø, hvad vi syntes var meget spændende. Ejendommene lå heldigvis så højt, at vandet aldrig nåede ind på gårdspladsen men dog tit til vor havemur.

Vi børn fra de to ejendomme er flere gange hentet fra skole i utide for at nå hjem, inden vandet afskar forbindelsen. Det kunne nå en højde på ca. 1 meter.

Vi var så fortrolige med havet. Om sommeren sejlede, badede og legede vi i det, så ofte der var tid, og om vinteren, når det frøs til, kom skøjterne frem.

Der var  $2\frac{1}{2}$  km. til Dejret by, hvor vi gik i skole. Det kunne godt være svært de første år, især om vinteren, når vi i sne eller regn med træskostøvler på skulle den lange skolevej.

Før århundredskiftet var det ikke så gode tider for landbruget. Dette i forbindelse med de mange barnefødsler og en del sygdom, gjorde det ikke altid let for far og mor.

Et slemt uheld for dem indtraf i 1902. Juledag og -nat rasede et frygteligt stormvejr, der forårsagede mange ødelæggelser. Vor stald væltede, men heldigvis kom ingen kreaturer noget til. Økonomisk var det slemt. Stalden skulle jo bygges op igen. Jeg husker endnu, hvor nedslået far og mor var i lang tid.





1. Ohoved i Tved sogn



1. Vintergården i Dejret

De kommer dog over det, og i de kommende år bedres tiderne sig. Børnene voksede fra hjemmene og kunne til dels klare sig selv. Vi børn kom tidligt med i arbejdet, hvor vi kunne gøre nytte. Om sommeren skulle vi passe køerne, der dengang ofte stod i tøj og skulle flyttes før hver time. Det kunne ske, de gik løse på den flåde undertiden af saltvand oversvømmede græsmark. Vi skulle da passe på, at de ikke gik i korn- og roemarkerne, der nok kunne friste dem. Der kunne dog nok blive tid til en leg, så vi var aldrig kede af at skulle passe dem der.

Der blev af denne græsmark skåret græstørv i lange strimler, der blev brugt på tagene, der dengang mest var tækket med strå. Til brændsel brugtes også sådanne græstørv. De gav ikke megen varme, men var gode til at holde ilden vedlige i komfur og kakkelovn. Den tids brændsel var mest rigtige tørv fra tørvemosen.

Far og mor havde som de fleste en lang arbejdsdag. Mor måtte om sommeren hjælpe med arbejdet i marken. Når vinteren kom, fik hun mere tid til det indendørs, og der var for hende nok at se til. Meget tøj skulle holdes i stand, mange strømper strikkes og nyt tøj syes. Hun var aldrig ledig. Det var almindeligt dengang, at der vævedes i hjemmene. Mor nøjedes ikke med, som mange gjorde, at væve til dyner, lagner og håndklæder. Det blev også til duge, gardiner og gulvløbere. Ja, selv stof til tøj og kjoler vævede hun. Der lå ofte store ruller på kistebunden til det brug, husker jeg.

Uldgarnet blev hjemmefabrikeret. Vi havde en del får, der hvert efterår og forår blev klippet. Ulden skulle derefter kartes, spindes og tvindes til garn for så at gå i væven. Strømpegarnet var også hjemmegjort.

Ja, rokkens snurrende lyd kan endnu lyde i mine ører.

Når jeg læse Jeppe Åkjærs digte, er der mange af disse, der kalder minder frem fra mit barndoms hjem. Mangen en vinteraften svang far plejlen ude i loen, så det gav genlyd inde i stuen. Plejlen var den tids tærskeredskab.

Der kunne dog også af og til blive tid til en mørkningstime, som vi børn holdt så meget af. Vi sad da omkring far, og han sang gamle sange og viser for os, mens mors strikpepinde klirrede i mørket. Hun strikkede lige så godt i mørke som i lys og sad aldrig med hænderne i skødet. Når denne time var slut og lampen tændt, skulle vi spise. Derefter gik far og mor ud for at malke, og vi skulle så læse lektier.

Far var lige så lidt som mor ledig de lange vinteraftener. Redskaber og seletøj skulle repareres, tøjrepæle skulle laves.

Om efteråret fangede far ål og småfisk i garn, som han selv bandt. Det var selvfølgelig aftenarbejde for ham. Dette fik vi også lært, og vi kunne tjene en lille skilling ved at hjælpe med. Ingen kunne dog binde garn så hurtigt som mor.

Da far og mor blev ældre, og børnene efterhånden forlod

hjemmet, kneb det for dem at overkomme arbejdet på Øhoved. Far købte derfor en gård i Dejret i 1918, "Vintergård", med beholdt jorden på Øhoved. Det meste af denne blev senere solgt og lagt under den anden ejendom på halvøen. Den næststygste søn kom hjem og hjalp far og mor fik også hushjælp. Denne søn overtog 1926 gården. Hans datter og svigersøn købte, da de blev gift, gården på Øhoved; hans søn overtog senere Vintergård.

Efter i 1926 at have afstået gården boede far og mor i et hus kun få meter fra denne, så far kunne stadig gå lidt til hænde der. Mor fik nu mere tid til at lave håndarbejde, som hun holdt så meget af men aldrig før havde haft tid til. Det blev til mange fine og gode ting, hækledede, strikkede og syede, som børn og børnebørn nød godt af. Mor elskede at give, ikke mindst hvad hun selv havde lavet.

Far og mor nød denne sidste fredfyldte tid og glemte aldrig at takke den Gud, der havde hjulpet dem gennem så meget. De tog ofte salmebogen frem og enten læste eller sang de salmer, de holdt af. Far holdt så meget af salmen: "Fader milde, lad den rige nåde .." - Den gik han ofte og nynnede.

I vinteren 1934 døde mor. Far flyttede da tilbage til Vintergård, hvor han fik en god pleje, til han i sommeren 1935 stille sov hen, som sol i høst går ned."

---

#### Til far og mor på Deres guldbryllupsdag

"Når jeg idag vil ordet ta, da er det for at sige  
en tak til jer, i kære to, hvis gæster her vi ere.  
Jeg vil lade tankerne gå tilbage  
til den fjerne, den svundne tid  
til de skønne for stedse tabte dage  
da I vandred til arbejd med flid.  
Hver dag var ej lyst, I stred men dog tyst.  
Hjemmet på Øhoved, der nu minderne tænder  
om en barndom, hvor ofte sange lød,  
det blev bygget af eders travle hænder,  
det blev værnet mod kvaler og nød.  
Ja, det hjem os bandt, for der vi kærlighed fandt,  
I gav os hvad livet jer lærte,  
og I kæmped for hjemmets sande vel.  
I søgte at glæde vore hjerter  
og I trøsted så mangen en kvæld.  
Nu er grånet jert hår og stille I går,  
men I vandt sejr gennem mange tunge år.  
Vi børn vil takke for lysende minder  
der os rører, når tanken søger hjem,  
vi vil takke vort hjem, der aldrig forsvinder  
for den tid, der aldrig går i glem.  
Tak for det I blev, for alt mindernes brev  
som vort barndomshjem så stille skrev."

I disse ord tolkedes en tak til far og mor ved deres guldbryllup, som de fejrede i Vintergård sammen med børn, børne- og oldebørn samt gode venner i året 1931 - ."





7. Moder og Niels Salomon Nielsen med børnen.



8. Moder og Niels Salomon Nielsens familie.



De har børnene:

- A. Karen Nielsen
- B. Nielsine Marie Nielsen, født i Øhoved i Tved sogn den 1. februar 1883 og død samme sted den 9. november 1891.
- C. Anna Nielsen
- D. Ane Metty Rungborg Nielsen, født i Øhoved den 10. februar 1887 og død den 21. oktober 1965.
- E. Jens Laurids Arthur Nielsen
- F. Niels Sigurd Marinus Nielsen
- G. Marie Nielsen-Rungborg
- H. Anders Villiam Nielsen-Rungborg
- J. Laurs Jakobsen Nielsen-Rungborg.

I.A. Karen Nielsen er født i Eg i Tved sogn den 29. juni 1881, og hun døde i Knebel den 1. august 1955. Hun blev gift i Tved kirke den 9. marts 1906 med

Jørgen Rasmussen Larsen, der er født i Bjerne mark i Horne sogn på Fyn den 18. november 1880 som søn af Jørgen Larsen og hustru Marie, Bjerne mark. Han døde i Knebel den 17. marts 1951.

Datteren Elna har fortalt følgende om sine forældre:

" - - Far kom som ung til Mols i året 1898 og arbejdede ved fiskeriet. Han blev forlovet med mor i 1903. Far var en dejlig far for os to børn. Min bror Walther og jeg havde en lys og lykkelig barndom. Vi boede ved Knebel-bro, hvor far selv havde bygget hus og drev fiskeri derfra. Far var en troende mand men munter og lystseende. Han lærte os børn alt godt og han sang så dejligt for os. Jeg husker ham som den dejligste far og senere som svigerfar og morfar for min mand og mine børn.

Min mor kan jeg heller ikke fortælle andet end godt om. Hun hjalp trofast far både med arbejde og hygge om os to søskende; og da børnebørnene kom til, var der ingen som mormor at besøge, og når hun kom, var der fest.

De har børnene:

- 1. Elna Strandby Larsen
- 2. Walther Georg Strandby Larsen, født i Thorup den 14. februar 1912, og han døde af lungebetændelse den 21. september 1935.

I.A.1. Elna Strandby Larsen er født i Thorup i Tved sogn den 23. december 1906, og hun blev gift i Knebel den 7. august 1925 med

Jens Ingemann Thomsen, der er født i Viderup i Vistoft sogn den 7. august 1903 som søn af gårdejer Marius Thomsen og hustru Ida Jensen, Knebel.

Bosat: Knebel.

Elna Strandby Larsen gik i skole i Knebel og er uddannet ved husgerning forskelligesteder, bl.a. hos sin gamle lærerinde, fru Stubbe, Knebel skole, samt to år i Løgten brugsforening. Som 17-årig blev hun husholdningselev på Thorup Missionshotel. Her var hun, til hun blev gift.

Jens Ingemann Thomsen gik i skole i Dejret og Vrinner og er uddannet ved landbruget hovedsagelig hjemme. I 1926

fik han 30 tdr. land udstykket fra sin fars gård i Knebel, hvorpå han samme år byggede ejendom. Han har været bestyrelsesmedlem i mejeriet og sygekassen samt været hejnsynsmand for Knebel sogn.

De har børnene:

- a. Henning Strandby Thomsen
- b. Vera Strandby Thomsen
- c. Åge Strandby Thomsen
- d. Karen Strandby Thomsen

l.l.a.

Henning Strandby Thomsen er født i Knebelbro i Knebel-Rolsø sogn den 10. juli 1926, og han blev gift i Brahetrolleborg kirke den 17. oktober 1954 med

Ragnhild Solveig Pedersen, der er født i Brændelydinge i Trolleborg sogn den 27. marts 1935 som datter af gårdejer Karl Anton Pedersen og hustru Amanda Oktavia Hansine Margrethe Hansen, Brændelydinge.

Bosat: Nørre Åby, Fyn.

Henning Strandby Thomsen gik i skole i Knebel og er uddannet ved landbruget forskellige steder. Som 21-årig aftjente han sin værnepligt ved artilleriet i Fredericia. To år efter hjemsendelsen startede han vognmandsforretning i Brændelydinge med kørsel af halm til Fredericia Cellulosefabrik. 1958 købte han hus i Nørre Åby, hvor han nu driver forretningen.

Ragnhild Solveig Pedersen gik i skole i Hågerup og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. 2 år hos Chresten Søberg i Øster-Hæsinge.

De har sønnen:

- 1) Knud Strandby Thomsen, født i Fåborg den 17. januar 1955.

l.l.b.

Vera Strandby Thomsen er født i Knebel den 17. januar 1929, og hun blev gift i Vejle den 29. marts 1963 med

Henning Kølster, der er født i Skagen den 24. september 1937 som datter af maskinmester Peter Jakob Kølster og hustru Agnes Lilly Rasmussen.

Bosat: Bakkekammen 23, Bredballe pr. Vejle

Vera Strandby Thomsen gik i skole i Knebel og blev uddannet ved husgerning forskellige steder bl.a. hos gårdejer M.P.Mikkelsen, Knøvlseje, Knebel. Efter at have taget handelseksamen fra Den Jydske Handelshøjskole i Århus blev hun ansat hos firma P.Baunsgård, Århus, et år, hvorefter hun var stuepige på Sigtunaskolan i Sigtuna i Sverige  $\frac{1}{2}$  år. Derefter  $\frac{1}{2}$  år i huset hos direktør Koux, Stockholm og  $\frac{1}{2}$  år på Karolinska Sjukhuset i Solna. Fra oktober 1949 til november 1951 var hun på kontor hos Århus Glasimport A/S, Århus og var derefter elev på Krogerup Højskole. Efter 4 måneder som stuepige på Hotel "Nordby" be-

gyndte hun sygeplejerskeuddannelse på Kommunehospitalet i Århus og var færdiguddannet 30. oktober 1955. Siden har hun virket på Rigshospitalet i København, på Fåborg Sygehus, Odense Amts- og Bys Sygehus og på børnehospitalet "Fuglebakken", København. Siden marts 1963 har hun haft deltidsarbejde på Vejle Amts og Bys Sygehus.

Henning Kolster gik i skole i Skagen og blev udlært maskinarbejder hos Chr. Christensens maskinfabrik i Skagen. 1960 blev han maskiningeniør fra Odense Maskinteknikum og blev derefter ansat hos A/S Alpha Diesel, Frederikshavn. Som 24-årig aftjente han sin værnepligt ved Søværnet på Holmen i København og blev efter to års tjeneste hjemsendt som løjtnant af reserven. Siden februar 1963 har han været ansat hos firma A.P. Laursen, Vejle, som ingeniør.

De har sønnen:

- 1) Jacob Kolster, født i Odense den 24. november 1958.

.l.c.

Åge Strandby Thomsen er født i Knebel den 11. januar 1931, og han blev gift i Knebel kirke den 27. juli 1963 med

Inge Ryssel Jensen, der er født i Randers den 6. januar 1944 som datter af arbejdsmand Kristian Ryssel Jensen og hustru Jensine Laursen, Knebel.

Bosat: Absalonsgade 20, Horsens.

Åge Strandby Thomsen gik i skole i Knebel og arbejdede ved landbruget, indtil han som ganske ung begyndte at sejle. Han aftjente sin værnepligt ved marinen. Som 30-årig tog han sætterskippereksamen i Grenå og har siden sejlet som skipper for et firma i Århus. Januar 1965 købte han sammen med en kompagnon et skib til ralpumpning.

Inge Ryssel Jensen gik i skole i Knebel og arbejdede derefter forskellige steder ved husgerning, bl.a. i København.

De har børnene:

- 1) Tine Strandby Thomsen, født i Århus den 9. oktober 1964.
- 2) Henrik Strandby Thomsen, født i Horsens den 4. februar 1966.

.l.d.

Karen Strandby Thomsen er født i Knebel den 14. april 1936.

Bosat: Dalstrøget 118, Søborg.

Hun gik i skole i Knebel og tog preliminæreksamen fra Rønde 1956. Efter sygeplejeuddannelse på Rigshospitalet i København, var hun 7 måneder på universitetet i Paris og 1961-63 sygeplejerske i Odense og København. Fra 7. oktober 1963 til december 1964 arbejdede hun på undervisningshospitalet i Leopoldville i Kongo og tog derefter matematisk studentereksamen på akademisk studenterkursus 1967, samtidig med at hun virkede som sygeplejerske. Siden da har hun læst medicin på Københavns Universitet.





I. Mette og Niels Salomon Nielsens børn



I. Mette Nielsen med døtrene



I.A. Karen og Jørgen Larsen



I.A.I. Elna og Jens Thomsen



I.A.I. Elna og Jens Thomsen med børnene



I.A.I.a. Ragnild, Knud og Henning Thomsen



I.A.I.b. Vera og Henning Kolster



I.A.I.b.I.) Jacob Kolster



I.A.I.c. Inge og Åge Strandby Thomsen m/børnene



C.

Anna Nielsen er født den 6. august 1885 i Øhoved i Tved Tved sogn, og hun døde i Hejnsvig den 17. april 1960. Hun blev gift i Tved kirke den 8. juni 1907 med

Hans Marius Jensen, der er født i Trøllund i Hejnsvig sogn den 21. september 1877 som søn af gårdejer Søren Jensen og hustru Karoline, Trøllund pr. Hejnsvig. Hans Marius Jensen døde i Brørup den 29. juni 1960.

Datteren Helga Johansen har nedskrevet følgende:

Far er født på "Ørnsbjerggård", Trøllund. Der var en bør-flok på otte, så de måtte tidligt hjælpe til på gården. Far har tit fortalt om sin barndom og han syntes, de havde det alt for strengt. Der blev ikke megen tid til leg og anden form for fritidsbeskæftigelse.

Efter konfirmationen kom far ud at tjene på landet, men hans lyst var ikke til landbruget. Efter at have aftjent sin værnepligt kom han i lære hos snedker Jens Andersen i Grindsted, hvorefter han havde forskellige pladser som svend bl.a. i Odder. Han var elev på Vestbirk og Rødkilde højskoler. Sin sidste plads havde han hos Præstegård, Grindsted, hvor han traf mor, der var ung pige i huset.

Mor var født på Øhoved på Mols og var en af otte søskende. Som 9-årig kom hun ud at tjene som barnepige hos købmand i Dejret, men boede hjemme. Jeg tror ikke, mor har haft så slidsomten barndom som far. Mor passede husholdningen for en onkel, der var enkemand. Derfra rejste hun til Grindsted.

Far og mor blev forlovet, mens de var hos Præstegård og fejrede bryllup i Tved kirke på Mols. Forinden har far købt en gammel skole i Hejnsvig, hvor de begyndte deres virke. Den ene ende af skolen indrettede han til værksted, og det varede ikke længe, førend der skulle udvides. Han byggede så et værksted ved siden af og indrettede hele skolen til beboelse. Hans forretning voksede sig stor, og han har været med til at opføre en stor del af Hejnsvig sogns huse og gårde.

Vi syv søskende har haft et dejligt barndomshjem i Hejnsvig, hvor vi altid mødte kærlighed og forståelse. Vi kunne altid komme til far og mor med vore problemer. De havde en sund indstilling til livet, og vi har alle fået en god uddannelse. De har begge været meget virksomme også uden for hjemmet. Far var med til at oprette vandværket i Hejnsvig og var i mange år kasserer i transformatorforeningen, bestyrelsesmedlem i A/S Præstegårds tømmerhandel, Grindsted, formand i borgerforeningen og forsamlingshuset, medlem af menighedsrådet og fejrede 50 års jubilæum som tillidsmand i husmandsbrandkassen. Mor var i nogle år medlem af børneværnet og var formand i husholdningsforeningen, hvor hun gjorde et stort stykke arbejde.

I 1950 afstod mine forældre forretningen til Thorvald og Karen, men far arbejdede dog stadig på værkstedet hver dag.

I 1957 fejrede de guldbryllup. Det var en stor dag, hvor man rigtigt mærkede, hvor nært de var knyttede til hinanden også de sidste år, de levede.

De døde begge i 1960, mor af et hjerteslag, far efter en operation på Brørup Sygehus.

Vi børn har mor og far meget at sige tak for, og vi vil altid mindes dem i taknemlighed for den kærlighed og det gode hjem, de gav os.

De har børnene:

1. Sonja Jensen
2. Viggo Tage Jensen
3. Thorvald Elmo Jensen
4. Åge Georg Jensen
5. Elva Jensen
6. Helga Jensen
7. Klara Jensen

1. Sonja Jensen er født i Hejnsvig den 21. december 1907.

Bosat: Holbergsgade 20, Århus C.

Sonja Jensen gik i skole i Hejnsvig og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme afbrudt af et ophold på Snoghøj Gymnastikhøjskole som 20-årig. Fra 1936 til 1947 var hun buffist på Hotel Royal, Århus, hvorefter hun i 14 år var buffist på restaurant "Rico", Århus. 1961 var hun i England for at lære sproget. Siden april 1962 har hun været ansat i kantinen på Århus Kommunehospital.

2. Viggo Tage Jensen er født i Hejnsvig den 4. marts 1909, og han blev gift i Sønder Bjært kirke den 8. august 1937 med

Gudrun Marie Falck, der er født i Sønder Bjært den 24. oktober 1914 som datter af tømrermester Jørgen Christian Falck og hustru Kjerstine Birk, Sønder Bjært.

Bosat: Hovedgaden 24, Billund.

Viggo Tage Jensen gik i skole i Hejnsvig og Dejret og arbejdede derefter ved landbruget to år på "Fugdalgård" ved Hejnsvig afbrudt af et ophold på Bramminge Efterskole. Han blev derefter udlært tømrer hos faderen og hos Rohmann i Brørup, hvorefter han aftjente sin værnepligt ved artilleriet, København, i 1929. Som 25-årig fik han plads hos J.C.Falck, Sønder Bjært, indtil han i oktober 1935 begyndte selvstændig forretning som tømrermester i Billund. Siden 1962 har han været sognefoged i Billund og siddet i sognerådet for Grene kommune.

Gudrun Marie Falck gik i skole i Agtrup og var derefter på kontor hos installatørforretning i Kolding. De sidste fem år før brylluppet var hun lægesekretær for Dr. Brandorf, Kolding.

De har børnene:

- a. Tommy Falck Jensen
- b. Kent Bjarne Falck Jensen

2.a. Tommy Falck Jensen er født i Billund i Grene sogn den 21. april 1939, og han blev gift i Lindelse kirke den 19. september 1964 med



I.A.1.d. Karen Strandby  
Thomsen



I.A.2. Walther G. S. Larsen



I.C. Anna og Marius Jensen



I.C. Anna og Marius Jensen m/børn



I.C. Anna og Marius Jensen m/familie



I.C. Anna og Marius Jensens hjem i Hejnsø



I.C.1. Sonja Jensen



I.C.2. Gudrun og Tage Jensen



I.C.2.a. Bente og Tommy  
Falck Jensen



Bente Hansen, der er født i Lindelse den 30. januar 1943 som datter af gårdejer Thorkild Hansen og hustru Eva Karoline Mikkelsen, Lindelse.

Bosat: Birkevang 36 A, Harreskovby pr. Harreskov.

Tommy Falck Jensen gik i skole i Billund og tog preliminæreksamen fra Grindsted Kost- og Realskole og studentereksamen 1958 fra Vejle Gymnasium. Han blev 1964 kandidat fra Danmarks Tekniske Højskole og har siden været ansat som rådgivende ingeniør for firma Birch & Krogboe, København.

Bente Hansen gik i skole i Lindelse på Langeland og tog realeksamen i Humble 1959. Efter som 18-årig at have besøgt den Suhrske Husmoderskole var hun på Idrætshøjskolen i Sønderborg og rejste herfra til England for at dygtiggøre sig i det engelske sprog. Efter hjemkomsten til Danmark var hun 8 måneder på Den Danske Husflidsskole i Kersteminde. Lige før sit bryllup var hun barneplejerske på B. & W.s feriekoloni.

De har børnene:

- 1) Susanne Falck Jensen, født i Harreskov den 31. december 1965.
- 2) Per Falck Jensen, født i Harreskov den 26. juni 1968.

2.b. Kent Bjarne Falck Jensen er født i Billund den 13. maj 1947.

Han gik i skole i Billund og var på Grindsted Kost- og Realskole, førend han tog studentereksamen fra Grindsted Gymnasium. Han har nu lige taget første del på Danmarks Ingeniørakademi på bygningsretning i København.

3. Thorvald Elmo Jensen er født i Hejnsvig den 4. september 1910, og han blev gift i Grene kirke den 21. juli 1940 med

Karen Marie Eskildsen, der er født i Krog i Grene sogn den 3. marts 1919 som datter af gårdejer Thomas Eskildsen og hustru Kristine Marie Jensen, Krog pr. Billund.

Bosat: Hejnsvig.

Thorvald Elmo Jensen gik i skole i Hejnsvig og arbejdede derefter ved landbruget, indtil han som 16-årig kom i tømrerlære hos sin far. Som udlært var han svend hos tømrermester Sørensen, Glud, et år. Før han tog på Haslev Håndværkerhøjskole 1931. Efter en tid på Fyn var han igen 1934 på Haslev Håndværkerhøjskole og var derefter igen hjemme hos faderen, hvis forretning han 1945 overtog. Hele virksomheden med tilhørende bygninger overtog han 1950.

Karen Marie Eskildsen gik i skole i Krog og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme.

De har børnene:

- a. Henning Jensen
- b. Børge Jensen
- c. Hans Marius Jensen



- .a. Henning Jensen er født i Hejnsvig den 30. november 1941,  
Bosat: Grønningen 16, Videbæk.

Han gik i skole i Hejnsvig. Efter  $\frac{1}{2}$  år ved landbruget blev han udlært tømrer, tre år hos faderen og et år hos sin farbror Tage Jensen, Billund. Han aflagde sin svendeprøve under ophold på Haslev Håndværkerhøjskole og arbejdede derefter tre måneder hos faderen, inden han aftjente sin værnepligt ved Jydske Ingeniørtropper i Randers. Efter fire måneder på korporalskole i Farum, var han ti måneder korporal i Randers. Efter 10 måneder hjemme, var han igen på Haslev Håndværkerhøjskole, og efter syv måneder hos tømrermester Poul Nielsen på Falster var han for tredje gang til afsluttende kursus på Haslev Håndværkerskole, hvor han tog eksamen som bygmester. Siden april 1965 har han været ansat hos firma Videbæk Savværk som bygningskonstruktør.

- .b. Børge Jensen er født i Hejnsvig den 16. maj 1943.  
Bosat: Adelvej 5, Lind pr. Herning.

Han gik i skole i Hejnsvig og tog realeksamen i Grindsted. Efter læretid hos A/S Præstegårds Tømmerhandel, Grindsted, fik han arbejde hos A/S Trælaster, Vejle, ca. et år. Efter  $1\frac{1}{2}$  år på Det Fynske Trælastkompagni, Odense, arbejdede han på et stort savværk i Hudiksvall i Sverige, i tre måneder og arbejdede derefter kort tid på Ribe Stampeværk. Siden april 1966 har han været ansat som lagerforvalter på A/S Lind Trælast ved Herning.

- .c. Hans Marius Jensen er født i Hejnsvig den 10. september 1948.  
Bosat: Hejnsvig.

Han gik i skole i Hejnsvig og tog realeksamen fra Grindsted Gymnasium, hvor han nu går i gymnasieklassen.

S e u n d e r s u p p l e m e n t :

4. Åge Georg Jensen er født i Hejnsvig den 20. april 1912, og han døde den 12. juni 1970. Han blev gift i Sønder Omme kirke den 6. oktober 1935 med

Karen Kirstine Andersen, der er født i Sønder Omme den 13. december 1912 som datter af slagtermester Chresten Andersen og hustru Maren Nielsen, Sønder Omme.

Bosat: Vestergade 1, Grindsted.

Åge Georg Jensen gik i skole i Hejnsvig og tog preliminæreksamen fra Grindsted kost- og realskole 1927. Derefter var han tre år i lære i kolonial og isenkram hos købmand C.I.Madsen, Sønder Omme. 1933 tog han handelseksamen fra Den Jydske Handelshøjskole i Århus, hvorefter han var kommis på forskellige steder indtil 1935, da han købte købmandsforretning i Grindsted. 1950 solgte han forretningen og købte isenkramforretning på torvet i Grindsted, som i tidens løb er blevet udvidet og moderniseret. 1966 overtog sønnen Ove forretningen.

Sønnen Ove har givet sin far dette smukke eftermæle:

"Den mand der tog initiativet til udfærdigelsen af den-  
ne slægtsbog nåede desværre ikke selv at se den i færdig  
form. Den 12. juni 1970 på en varm sommerdag døde isen-  
kræmmer Aage Jensen efter lang tids svær sygdom. Ved fars  
bortgang var der mange, der mistede en god ven og rådgiver.

Far var god og retskaffen med den rigtige indstilling til  
livet, men han var desværre i lange perioder tynget af sin  
sygdom.

Far var en klog mand, der levende fulgte med i udviklin-  
gen og altid var hjælpsom, når nogen kom til ham med pro-  
blemer store som små.

Vi fire der er tilbage kan aldrig i livet glemme, hvad du  
var for os, og lille Mette, der ikke fik lov til at huske  
dig, skal vi fortælle alt om den farfar, der elskede hende  
over alt."

Karen Kirstine Andersen gik i skole i Sønder Omme og på  
Grindsted Realskole. 1. maj 1932 tog hun på Odense Fagskole  
et år for at lære husholdning, syning og tilskæring. Hun  
har gennem årene altid hjulpet sin mand i forretningen.

De har børnene:

- a. Ove Baggesgård Jensen
- b. Kirsten Baggesgård Jensen

4.a. Ove Baggesgård Jensen er født i Grindsted den 19. april 1942,  
og han blev gift i Lydum kirke den 5. marts 1966 med

Nina Jessen, der er født i Varde den 12. august 1944 som dat-  
ter af lærer Hans Jessen og hustru Eva Magrethe Petersen, Ly-  
dum pr. Nørre Nebel.

Bosat: Torvet, Grindsted.

Ove Baggesgård Jensen gik i skole i Grindsted og tog real-  
eksamen 1958 fra Grindsted Kost- og Realskole. Efter  $\frac{1}{2}$  år  
i faderens forretning blev han uddannet isenkræmmer hos Jo-  
hannes Østergård, Varde i april 1963. 1963-65 aftjente han  
sin værnepligt ved flyvevåbnet og gjorde bl.a. tjeneste som  
sergent på Færøerne og i Skrydstrup, hvorefter han var 2 må-  
neder på dekoratørskole i Hørning. Efter  $\frac{1}{2}$  år hos faderen  
købte han dennes forretning i Grindsted i 1966, og 1. janu-  
ar 1969 købte han faderens ejendom, villa til sig selv og  
byggegrund og parkeringsplads på torvet med forretningsud-  
videlse for øje.

Nina Jessen gik i skole i Lydum og tog preliminæreksamen  
fra Nørre Nebel realskole 1960. Efter et år i huset hjem-  
me blev hun uddannet i Varde Bank 1961-64 og arbejdede sam-  
me sted som assistent indtil 1. februar 1966.

De har datteren:

1) Mette Sandager Jensen, født i Grindsted den 31. juli 1969.

4.b. Kirsten Baggesgård Jensen er født i Grindsted den 9. marts  
1953.

Hun har taget realeksamen fra Grindsted Kost- og Realskole 1969 og kom derefter på Odense Fagskole for at videreuddannes til lærerinde i syning og tilskæring.

5. Elva Jensen er født i Hejnsvig den 11. august 1914, og hun blev gift i Korsør den 28. april 1945 med

Poul Villy Hansen, der er født i Korsør den 3. april 1912 som søn af gasværksarbejder Niels Hansen og hustru Kristiane Frederikke Olsen, Korsør.

Bosat: Halsskovvej 54, Korsør.

Elva Jensen gik i skole i Hejnsvig og arbejdede derefter ved husgerning, indtil hun som 18-årig var på kursus som hjemmebagerske hos fru Buhl i Hejnsvig. Senere fik hun plads som hjemmebagerske i Årre ved Varde i to år. Efter at have arbejdet ved husgerning rejste hun 1939 til Korsør og var varmjomfru på hotel "Korsør". Fra 1952 til 1962 drev hun rulleforretning Halskovvej 54.

Elva Jensen gik i skole i Korsør og blev uddannet ved landbruget. Efter at have aftjent sin værnepligt i Holbæk arbejdede han som arbejdsmand, indtil han 1959 blev ansat ved Korsør station som arbejdsmand.

De har datteren:

- a. Anne-Lise Hansen, født i Brønderslev den 30. januar 1953.

6. Helga Jensen er født i Hejnsvig den 6. november 1920, og hun blev gift i Hejnsvig kirke den 11. oktober 1947 med

Kristian Erling Verner Johansen, der er født i Grindsted den 13. april 1919 som søn af bogholder Otto Johansen og hustru Klara Jacobsen, Grindsted.

Helga Jensen gik i skole i Hejnsvig og var som 16-årig på ungdomsskole i Grindsted. Efter en tid ved husgerning kom hun i lære i Hvorslev Brugsforening hos en onkel, afbrudt af et ophold på Ollerup Gymnastikhøjskole. Derefter var hun kommis på Fåborg Brugs ved Varde 1½ år, 1 år i Agerbæk Brugs og 1½ år i Brande Brugs. Hun har deltaget meget aktivt i ungdomsarbejdet og i mange år ledet gymnastik. Hun er medlem af børneværnet og har siddet som formand i skolekommissionen i Lindknud.

Bosat: Lindknud pr. Brørup.

De har børnene:

- a. Grete Ørnshøj Johansen er født i Lindknud den 31. marts 1950.  
b. Erik Ørnshøj Johansen er født i Grindsted den 6. april 1956.

7. Klara Jensen er født i Hejnsvig den 31. august 1928, og hun





I.C. 2.a. Bente og Tommy  
Falk Jensens børn



I.C. 2. b. Kent Jensen



I.C. 3. Karen og Thorvald  
Jensen



I.C. Karen og Thorvald Jensen m/børnene



I.C. 4. Karen og Åge Georg Jensen m/børnene  
(Solvbryllup)



I.C. 4.a. Ninna og Ove  
Baggesgaard Jensen



I.C. 4. b. Kirsten Baggesgaard  
Jensen



I.C. 5. Elva og Poul Villy  
Hansen m/Anne Lise



I.C. 6. Helga og Erling  
Johansen



I.C. 6. a. Grete Ørnsbjerg  
Johansen



I.C. 6. b. Erik Ørnsbjerg  
Johansen

blev gift i Hejnsvig kirke den 28. marts 1953 med

Henning Smith Carlsen, der er født i Holbæk den 23. januar 1926 som søn af isenkræmmer Elias Carlsen og hustru Margrethe Augusta Smith, Holbæk.

Bosat: Kalundborgvej 181, Holbæk.

Klara Jensen gik i skole i Hejnsvig og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af et ophold på Ølgod Efterskole. Efter at være blevet uddannet i manufaktur hos Rahbek i Sønder Omme rejste hun til Petersen & Albrechtsen, Kolding, hvor han arbejdede i tre år, inden hun tog til England et år. Her lærte hun sin mand at kende.

Henning Smith Carlsen gik i skole i Holbæk og på Stenhus Kostskole, hvor han tog realeksamen. Efter ophold på Frederiksborg Højskole blev han udlært tømrer hos Laurids Andreasen, Holbæk, og læste derefter til bygningskonstruktør på Hånsværkerhøjskolen i Haslev. Efter at have aftjent sin værnepligt ved Gardehusarerne i Næstved var han et års tid på tegnestue, hvorefter han efter et år hos isenkræmmer Jørgen Petersen, Hørsholm, i januar 1951 overtog faderens forretning i Holbæk. Umiddelbart efter var han tre måneder på kursus i England.

De har børnene:

- a. Peter Smith Carlsen, født i Holbæk den 19. februar 1955.
- b. Jesper Smith Carlsen, født i Holbæk den 11. februar 1957.
- c. Anna Margrethe Smith Carlsen, født i Holbæk den 13. maj 1962.
- d. Søren Smith Carlsen, født i Jyderup Lyng i Vig sogn den 31. juli 1967.

Jens Laurids Arthur Nielsen er født i Øhoved i Tved sogn den 11. oktober 1888, og han døde i Grindsted den 28. august 1963.

Han blev gift i Lindeballe kirke med

Kirstine Nielsen, der er født i Gødsbøl den 31. marts 1883 og som døde i Vejle den 9. januar 1929.

Jens Laurids Arthur Nielsen blev gift anden gang den 27. marts 1931 med

Marie Kathrine Nielsen, der var enke og havde tre piger i første ægteskab.

Datteren Nanna har nedskrevet følgende om sine forældre og sit barndomshjem:

"Far har haft sin barndom i Øhoved og farfar flyttede derefter til Dejret by. Far har fortalt, at han kom tidlig ud at tjene for derefter at klare sig selv. Ved giftermålet flyttede far til Vandel, hvor han arbejdede med forskelligt. Han har bl.a. været postbud i 35 år. Så vidt jeg husker, har far fortalt, at han kørte dagvogn fra Vejle til Vandel. Jeg ved, at far altid har været ihærdig. Bl.a. hjalp han en fætter med at lave cementsten og mursten både før og efter arbejdstid til sen aften. Fætteren var Albert Wandal Laursen. Far arbejdede også hos en onkel Jakob Wandal Laursen, der var murermester og har altid været god og flink til



at gøre andre en god tjeneste. Far var også en ivrig gymnast i mange mange år. Jeg tror han var omkring de 50 år, før det blev lagt på hylden. Han var i mange år formand for idrætsforeningen og håndværkerforeningen samt lysopkræver og meget andet. Han var sparsommelig og nøjsom, undtagen når der skulle arbejdes. Han gjorde det selv og ønskede også at alle andre skulle gøre det.

Far boede i Vandel i 50 år heraf 35 år som postbud på Almstok-ruten. Efter at have taget sin afsked, var han altid optaget af at hjælpe andre med byggearbejde. Han havde et snilt håndelag og var altid parat, om det gjalt landbrug eller byggeri og hjalp os børn på alle måder. Under den tyske besættelse fortsatte han arbejdet som postbud. Vor plejemor måtte flytte til Trædballe ved Vejle, hvor far købte hus. Han selv boede på et værelse i Vandel.

Far blev syg og var selv klar over, at han skulle holde igen med arbejdet. 1962 købte de så et nyt hus på Pilevej 6 i Grindsted, men det blev kun kort tid, han der fik lov at nyde sit otium. Han var glad for at bo i Grindsted. Der havde han fire børn, svigerbørn og børnebørn, som han kunne besøge, og vi børn var jo også glade for ham.

I 1929 mistede vi vor kære mor, som var fars første hustru. 1931 blev han gift anden gang med en enkefru Marie Kathrine Nielsen, som den gang også boede i Vandel."

De har børnene:

1. Karen Elna Rungborg
2. Gudrun Emilie Nielsen
3. Svend Gunnar Nielsen
4. Nanna Marie Nielsen
5. Svend Gunnar Nielsen
6. Aage Evald Nielsen, ugift  
Bosat: Vester Boulevard 54, Grindsted.
7. Knud Hejnrk Nielsen, gift med Grethe, Slagteriarbejder.  
Bosat: Vester Boulevard 54, Grindsted.
8. Henning Ejvind Nielsen

Karen Elna Rungborg er født i Vandel den 12. januar 1912.

Bosat: Nymindegab, Nørre Nebel.

Hun gik i skole i Vandel og arbejdede derefter ved husgering ude og hjemme, indtil hun som 21-årig påbegyndte uddannelse til sygeplejerske på Kommunehospitalet i Århus. Senere var hun sygeplejerske på hospitaler i Norge og Sverige. Siden 1949 har hun været ansat ved forsvarrets lægekorps fra 1950 som afdelingssygeplejerske på infermeriet, Nymindegablejren.

Gudrun Emilie Nielsen er født i Vandel den 24. marts 1914, og hun blev gift i Århus den 13. februar 1937 med

Hans Christensen, der er født i Fåborg den 16. marts 1903 som

søn af arbejdsmand Christen Madsen Christensen og hustru Sørine Andersen, Fåborg.

Bosat: Jens Baggesensvej 52, Århus V.

Gudrun Emilie Nielsen gik i skole i Vandel og arbejdede derefter ved husgerning bl.a. hos frisørmester Hanghøj i Ejby i tre år. Som 20-årig fik hun plads som ekspeditrice i Herning i bagerforretning og senere hos konditor Seest i Århus. Siden 1942 har hun været garderbedame forskellige steder i Århus.

Hans Christensen gik i skole i Fåborg og arbejdede derefter i herskabsstalden på grevskabet "Arreskov" på Fyn, hvor han lærte at køre firspand. Han blev derefter kusk på herregården "Holstenshus" på Sydfyn. Som 18-årig blev han kusk hos bedstefaderen, der havde vognmandsforretning i Fåborg, hvor han kørte med hestetrukken ambulance, brandbil og sprøjte. Som 21-årig blev han hotelkarl på Rasmussens Hotel, Fåborg, hvor han var i tre år. Senere var han hotelkarl hos bl.a. Grand Hotel, Vejle, og Missionshotellet, Århus. Siden 1928 har han arbejdet som chauffør forskellige steder, fra 1935 i Århus.

De har børnene:

- a. Anne-Lise Kristine Christensen
- b. Kent Palle Spøhr Christensen
- c. Hanne Linde Christensen

1.2.a. Anne-Lise Kristine Christensen er født i Århus den 2. juni 1937, og hun blev gift i Århus den 29. september 1962 med Erling Kristian Frederik Johansen, der er født i Århus den 10. januar 1931 som søn af skolebetjent Anker Johansen og hustru Karen Møller Sørensen, Brabrand.

Bosat: Sofus Bauditzvej 23, Åbyhøj.

Anne-Lise Kristine Christensen gik på Samsøgades skole i Århus og er uddannet ved husgerning, bl.a. et år på kursus, hvor hun lærte husgerning, barnepleje, syning og boligglære. Siden sit 18. år har hun været kontraktansat hos A/S MAGASIN i Århus.

Erling Kristian Frederik Johansen gik i skole i Brabrand og blev udlært maskinarbejder hos A/S Sabroe, Århus, hvorefter han aftjente sin værnepligt i Varde. Efter at have været på korporalskole blev han udstationeret i Århus, Varde, Nymindesgade og Oksbøl.

1.2.b. Kent Palle Spøhr Christensen er født i Århus den 27. oktober 1938. Han er mekaniker og gift med

Åse Slot Sørensen

Bosat: Kridthøjvænget 79, Højbjerg, Århus.

I ægteskabet er to børn.

2.c. Hanne Linde Christensen er født i Århus den 12. november 1940.

Bosat: Jens Baggesensvej 11, Århus V.

Hun gik i skole i Århus og tog realeksamen fra Samsøgades skole, hvorefter hun opholdt sig et år i England hos jødisk familie i London. Efter hjemkomsten til Danmark var hun tre år klinikassistent hos tandlæge Bendtsen, Århus. Derefter var hun  $\frac{1}{2}$  år klinikassistent hos landlæge Wagner, København, og et år hos tandlæge Aksel Petersen. Siden 1963 har hun været hos tandlæge Kastberg i Hornslet.

4. Nanna Marie Nielsen er født i Vandel den 20. november 1920, og hun blev gift i Skibet kirke den 29. september 1945 med Hans Tronborg Nielsen, der er født i Dejbjerg den 7. juli 1922 som søn af gårdejer Viggo Niels Christian Tronborg Nielsen og hustru Hansine Kirstine Hansen, Hoven pr. Tarm.

Bosat: Vester Boulevard 50, Grindsted.

Nanna Marie Nielsen gik i skole i Vandel og arbejdede derefter ved husgerning. Frasi 10 år til sin konfirmation var hun hos gårdejer Hans Thomsen, Vandel. Efter  $\frac{1}{2}$  år på Billund central tog hun plads forskellige steder på landet. Siden 1962 har hun været sygehjælper på Grindsted Sygehus.

Hans Tronborg Nielsen gik i skole i Stakroge og er uddannet ved landbruget bl.a. 3 år på Søndesthoved ved Give. 1945 købte han ejendom i Sønder Omme og 1948 flyttede han til ejendom i Nollund pr. Grindsted, som han drev i 12 år, de sidste år samtidig med, at han arbejdede på Grindstedværket. 1961 solgte han gården og arbejder nu som smed på Grindstedværket.

De har børnene:

- a. Kirstine Tronborg Nielsen
- b. Jens Viggo Tronborg Nielsen
- c. Jørgen Tronborg Nielsen

4.a. Kirstine Tronborg Nielsen er født i Sønder Omme den 12. marts 1946.

Hun gik i skole i Sønder Omme og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af ophold på Vandel Ungdomsskole. Senere arbejdede hun i slagterforretning og på landbrugsskolen i Grindsted. Derefter arbejdede hun på konfektionsfabrik i Gråsten  $4\frac{1}{2}$  år. Med henblik på at blive uddannet til børnehavelærerinde tog hun plads som forpraktikant på børnehaven i Kruså i ca. 1 år og var 1969-70 på Grundtvigs Højskole i Hillerød.

4.b. Jens Viggo Tronborg Nielsen er født i Sønder Omme den 10. maj

1948, og han blev gift i Grindsted kirke den 16. september 1967 med

Elisabeth Thimer Andersen, der er født i Grindsted den 29. januar 1948 som datter af herreekviperingshandler Tage Thimer Andersen, Grindsted.

Bosat: Vester Boulevard 21, Grindsted.

Jens Viggo Tronborg Nielsen gik i skole i Nollund. Efter en tid som bydreng på slagteriudsalget og carlsbergdepotet i Grindsted, blev han udlært pølsemaker på svineslagteriet i Grindsted, hvor han stadig arbejder. Han aftjente sin værnepligt ved CF i Thisted.

Elisabeth Thimer Andersen gik i skole i Grindsted og blev derefter udlært damefrisør hos Rita Krog, Grindsted. Hun arbejder nu som damefrisør på deltidsarbejde.

De har datteren:

1) Lone Tronborg Nielsen, født i Grindsted den 9. februar 1968.

4.c. Jørgen Tronborg Nielsen er født i Grindsted den 16. januar 1950.

Han er rørsmedlærling og bor hjemme.

4.d. Gitte Tronborg Nielsen er født i Grindsted den 13. juni 1958.

5. Svend Gunnar Nielsen er født i Vandel den 20. november 1920, og han blev gift i Voerladegård i Sønder Vissing sogn den 27. maj 1944 med

Sofie Buhl Nielsen, der er født i Falstho i Starup sogn den 8. juni 1918 som datter af gårdejer Nis Buhl Nielsen og hustru Kirstine Marie Nielsen, Voerladegård pr. Skanderborg.

Bosat: Gårslev pr. Børkop.

Svend Gunnar Nielsen gik i skole i Vandel og arbejdede ved landbruget ude fra sit lo. år, først på Høgelundgård ved Billund. 1944 købte han hus i Vejle og drev marketenderiet på Vejle Dampvæveri samtidig med, at han drev automobilhandel. Efter at have boet forskellige steder i Vejle købte han hus på Elsdysrsvej. 1964 flyttede han til Gårslev, hvor han købte det gamle mejeri og byggede det om til servicestation og mekanikerværksted.

Sofie Buhl Nielsen gik i skole i Vestbirk og arbejdede derefter ved husgerning. Som 16-årig var hun hos mosteren Sara i Guldborg som ekspeditrice i bagerforretning og som 18-årig lærte hun at sy hos Oskar Jensen, Østbirk. Herfra rejste hun til Horsens som syerske hos dameskræder for senere at arbejde som servitrice forskellige steder bl.a. 1½ år på hotel NORDBY, Fanø.

De har børnene:

- a. Poul Arthur Buhl Nielsen
- b. Bent Erik Buhl Nielsen





I.C.7. Klara Jensen



I.C.7. Klara og Henning Carlsens børn



I.E. Kirstine og Jens Laur. Arthur Nielsen



I.E.1. Karen Elna Rungborg



I.E.2. Gudrun og Hans Christensen



I.E.2.4. Anne-Lise og Erling Johansen



I.E.2.c. Hanne Linde Christensen



I.E.4.b. Elisabeth og Jens Viggo Tornborg Nielsen



I.E.4.d. Gitte Tronborg Nielsen



I.E.5. Sofie og Svend Gunnar Nielsen

5.a. Poul Arthur Buhl Nielsen er født i Vejle den 17. september 1945.

Han gik i Nørremarksskolen i Vejle og blev derefter udlært maskinarbejder hos maskinfabriken FERRO, Vejle. Han aftjente sin værnepligt 1968 ved søværnet først med kometten TRITON, derefter med mineudlaggeren MØEN.

5.b. Bent Erik Buhl Nielsen er født i Skibet den 12. august 1947.

Han gik i Nørremarksskole i Vejle og blev derefter udlært mekaniker hos Brandts Autohandel, hvorefter han aftjente sin værnepligt ved søværnet på flådestationen Grønland på Grønland.

3. Henning Ejvind Nielsen er født i Vandel den 8. september 1934, og han blev gift i Skærbæk den 8. november 1960 med Björg Helene Kristiansen, der er født i Kråkerøy, Norge, den 29. november 1934 som datter af maskinmester Bjarne Rudolf Kristiansen og hustru Dagny Helene Johannesen, Norge.

Bosat: Nollund pr. Grinsted.

Henning Ejvind Nielsen gik i skole i Vandel og var derefter elev på Vandel Ungdomsskole for derefter at blive uddannet maler hos Herluf Pedersen, Vandel. Efter  $\frac{1}{2}$  år hos malermester Poulsen, Brande, aftjente han sin værnepligt ved Jydske Trainregement, Esbjerg, og i Itzehoe, Tyskland. Efter at have besøgt fagskolen i Odense, regste han til Norge  $\frac{1}{2}$  år og var igen på fagskolen i Odense. Efter yderligere  $1\frac{1}{2}$  år i Norge etablerede han egen malermestervirksomhed i Skærbæk og flyttede efter 7 års forløb til Grindsted.

Björg Helene Kristiansen gik i skole i Kråkeby og var derefter 10 år på konfektionsfabrik i Frederiksstad.

De har børnene:

- a. Susanne Nielsen, født den 2. september 1959 i Tønder.
- b. Jeanett Nielsen, født den 14. januar 1961 i Tønder.
- c. Helen Nielsen, født den 10. april 1963 i Tønder.
- d. Bjarne Arthur Nielsen, født den 9. november 1964 i Tønder.
- e. Per Nielsen, født den 20. april 1966 i Tønder.

Niels Sigurd Marinus Nielsen Rungborg er født i Øhoved i Tved sogn den 2. oktober 1892, og han døde i Hejnsvig den 13. juni 1953. Han blev gift i Hvidbjerg kirke den 15. oktober 1920 med

Julie Agnes Ottesen, der er født i Helsingør den 16. januar 1893 som datter af portør Christian Ottesen og hustru Laura Knudsen, Hvidbjerg Thy.

Bosat: Nørregade 29B, Grindsted.

Niels Sigurd Marinus Nielsen Rungborg gik i skole i Dejret og blev uddannet ved landbruget. Efter at have aftjent sin værnepligt blev han udlært murer hos farbroderen murermester Laursen, Vandel, hvorefter han var elev på håndværkerhøjskolen i Elbæk ved Søvind. Kort tid derefter startede han egen murermestervirksomhed i Hejnsvig.

Julie Agnes Ottesen gik i skole i Hvidbjerg Thy. Efter en tid ved husgerning blev hun uddannet til lærerinde fra Gedved Seminarium efterfulgt af ekstrauddannelse på Lærerhøjskolen i Elbæk. Hun var 6 år lærerinde i Tøvin på Mors før ægteskabet.

De har datteren:

A. Elin Vibeke Rungborg, født i Hejnsvig den 15. oktober 1925. Hun er gift med

Ebbe Kjær, der er slagteriarbejder og

Bosat: Vestergade 35, Grindsted

Marie Nielsen-Rungborg er født i Øhoved i Tved sogn den 6. juni 1895, og hun blev gift i Tved kirke den 8. marts 1937 med

Christian Vilstrup Amdisen, der er født i Hvorslev den 30. juni 1883 som søn af gårdejer Amdi Henrik Amdisen og hustru Mariane Jeppesen, Hvorslev.

Bosat: Hvorslev pr. Ulstrup.

Marie Nielsen-Rungborg gik i skole i Dejret og arbejdede derefter ved husgerning. Efter uddannelse som skolekøkkenlærerinde på Ankerhus, Sorø, fortsatte hun på forskoleseminariet og debiterede 1916 som lærerinde. Efter tre vikarpladser blev hun den 15. december 1918 ansat ved Hvorslev skole, hvor hun virkede som lærerinde indtil 1937, afbrudt af et års ophold på Statens Lærerhøjskole i København 1929-1930. I 1956-58 var hun lærervikar i Ulstrupbro skole og derefter 4½ år lærervikar ved Sønder Vinge skole.

Christian Vilstrup Amdisen gik i skole i Hvorslev og blev uddannet ved landbruget hjemme og senere som bestyrer i Aldrup ved Hvorslev. Han aftjente sin værnepligt 1904 i Viborg og blev 1915 uddeler i Hvorslev Brugsforening indtil 1958, hvorefter han købte hus i Hvorslev.

De har sønnen:

1. Amdi Rungborg Amdisen

1. Amdi Rungborg Amdisen er født i Århus den 14. juli 1938, og han blev gift i Randers den 19. april 1959 med

Birte Hejbøl Nielsen, der er født i København den 6. december 1939 som datter af afdelingsleder Aksel Nielsen og hustru Ruth Hejbøl, Ulstrup.

Bosat: Bakkedraget 5, Hammel.



Amdi Rungborg Amdisen gik i skole i Hvorslev og tog re-aleksamen fra Bjerringbro Private Realskole og blev derefter udlært hos faderen i Hvorslev Brugsforening. Efter at have aftjent sin værnepligt ved livgarden i København virkede han som vikar i HB i København. 1960-61 tog han handelseksamen på Købmandsskolen i Århus og blev derefter ansat som kontorassistent hos Nestlé Nordisk A/S, Århus afdelingen. Siden foråret 1965 har han virket i firmaet som dets repræsentant.

Birte Hejbøl Nielsen gik i skole i Ulstrup og tog realexamen fra Langå Private Realskole. Efter et år i huset var hun to år klinikassistent hos lægerne Hansen og Lerche, Ulstrup, hvor hun efter et års uddannelse tog eksamen som lægesekretær på lægesekretærskolen i København. Hun var derefter tre år på Århus Kommunehospital. Siden 1964 har hun været lægesekretær på Århus Tandlægehøjskole ved tandlæge Theilade, elektronmikroskopisk afdeling.

De har sønnen:

a. Christian Henrik Amdisen, født i Kjellerup den 22. juli 1959.

Anders Villiam Nielsen Rungborg er født i Øhoved i Tved sogn den 24. december 1896, og han døde i Dejret den 13. januar 1969. Han blev gift i Tved kirke den 19. januar 1926 med

Marie Kirstine Sørensen, der er født i Dejret den 6. juni 1903 som datter af gårdejer Niels Sørensen og hustru Dorthe Marie Andersen, Dejret pr. Knebel.

Bosat: Dejret pr. Knebel.

Efter faderens død har sønnen Knud Verner Rungborg nedskrevet følgende:

"En snevejrsdag kort tid efter fars død sidder jeg og lader alle de mange gode minder, vi har om ham, passere revy for mig.

Far gik hele sin skoletid i Dejret skole. Som 12-årig tjente han hos R.Olsen, Tved, om sommeren som "hjordreng" til han blev konfirmeret og passede derfra sin skolegang. Efter konfirmationen havde han flere pladser som karl bl.a. i Tved præstegård hos pastor Dideriksen. Han var også ved fiskeriet et års tid hos de kendte fiskere brødrene Johansen. Den tid fortalte far meget gerne om. November 1917 tog han på Rønde højskole men han måtte afbryde opholdet til marts, da bedstefar på Øhoved havde købt Vintergården og ikke kunne undvære fars hjælp.

Far var derefter hjemme men måtte tage løst arbejde hos andre her i byen for at tjene til lønnen, da gården ikke kunne give nogen medhjælp.

Da far og mor giftede sig 1926 overtog de Vintergården, der den gang bestod af meget gamle og udslidte bygninger. Men far var meget arbejdsom og kunne 1931 lave ny ko- og svine-stald. I 1933 blev der lavet tegninger og indhentet tilbud på opførelse af et nyt stuehus, men da landbrugskrisen for alvor gik hen over landet, turde far ikke give sig ilag med opgaven. Tilbudet på byggeriet var 3.200.00 kr.



Så i 1940 blev der bygget ny lade og far havde fået en meget stor besætning med stor ydelse. Jeg husker, han i mange år var i toppen i kontrolforeningen. Hesteavl havde også fars store interesse og han havde i flere år hingst.

Far og mor har altid stræbt efter, at vi to børn skulle have den uddannelse og lærdom, der var muligt, og vi kom begge på efterskole og siden var jeg på landbrugsskole.

Som sagt var far meget arbejdsom og påpasselig. Han havde altid et bestemt mål at arbejde henimod. Der blev altid sparet op til et eller andet. Han købte aldrig noget, før han havde pengene, så han kunne betale kontant.

En aften i november 1959 ringede mor til mig, at jeg skulle skynde mig hjem. Far har fået et alvorligt hjertetilfælde, en sygdom, flere af fars søskende var døde af. Han kom på sygehuset, og vi var meget bekymrede, men faren drev over denne gang.

Jeg kom så hjem og overtog gården, og far og mor byggede nyt hus. Far genvandt tildels sit helbred og begyndte at drive gartneri på et mindre jordtilliggende, som blev købt til gården og hjalp mig samtidig med arbejdet i mark og stald. Hans bedste arbejde var pløjning. Han sagde altid, han var så godt tilpas, når han sad i det lune førerhus på traktoren.

Han var en bestemt mand, der altid havde orden i sine sager. Det kan jeg rigtig se nu, efter at have gennemgået hans private papirer. Han har sørget for, at alt var i bedste orden. Hans to børnebørn Ole og Niels Jørgen skal have hver et jordstykke på Øhoved, som far beholdt, da han afstod gården til mig.

Det var et meget hårdt slag for os alle, den aften den 13. januar, far pludselig døde. Han blev begravet fra Tved kirke den 16. januar og der var meget stor deltagelse. Kirken var fyldt til sidste plads, og der var mange blomster og kranse. Pastor Møll talte i kirken om, at der var gået en storm over landet og havde efterladt sine spor. Der blev sunget følgende salmer: "Min Sjæl, du Herren love",  
"Tænk, når engang den tåge ..."  
"Jeg så ham som barn."

Ved en mindefest i forsamlingshuset efter begravelsen blev der udtalt mange smukke ord om far. Det er et meget stort savn, at far ikke er mere, men vi må jo nu se at leve videre på alle de gode minder, vi har."

Vintergården, den 4. februar 1969  
Verner Rungborg

Anders Villiam Nielsen Rungborg var medstifter af føderstof-foreningen i Dejret og sad i mange år i bestyrelsen, ligesom han har siddet i bestyrelsen for Thorup Andelsmejeri og 6 år i skolekommissionen samt 38-39 år i Jydsk Brandforsikring som vurderingsmand. Han har i 26 år været tilsynsrådsformand i Tved Sogns Sparekasse og modtog 1967 en erkendtlighed for godt arbejde: En trearmet sølvlysestage. Han har desuden i 18 år været tillidsmand i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring og været i repræsentantskabet for Landboernes Forsikringsforening i 28 år.

De har børnene:

1. Knud Verner Rungborg
2. Margit Rungborg

1. Knud Verner Rungborg er født i Dejret den 27. marts 1926, og han blev gift i Tved kirke den 1. maj 1954 med

Anne Grethe Rasmussen Helbo, der er født i Thorup i Tved sogn den 3. april 1934 som datter af gårdejer Søren Rasmussen Helbo og hustru Anna Rasmussen, Thorup.

Bosat: Dejret pr. Knebel.

Knud Verner Rungborg gik i skole i Dejret og er uddannet ved landbruget afbrudt af ophold på Egå Efterskole. Han sejlede desuden i 1½ år med fragtbåden fra Skødshoved til Århus og aftjente sin værnepligt i Fredericia og var med det første hold danske soldater i den danske brigade i Tyskland efter krigen. Efter ophold på Malling Landbrugsskole havde han plads hos sognefoged Henrik Buhl, Skærup, hvor han har været ialt tre gange. 1953 overtog han Thorup Møllegård og drev den i syv år, inden han overtog fødegården i Dejret. 1960 byggede han nyt stuehus og købte en mindre ejendom, der blev lagt under "Vintergården", så det samlede areal blev 52 tdr. land foruden 12 tdr. land, han har forpagtet. Han er meget interesseret i ålefiskeri. Han sidder i bestyrelsen for Auning Kartoffelmelsfabrik Djursland og er i tilsynsrådet for Tved Sparekasse.

Anne Grethe Rasmussen Helbo gik i skole i Tved og arbejdede derefter ved husgerning ude og hjemme afbrudt af et ophold på Als Husholdningsskole som 19-årig.

De har sønnen:

a. Niels Jørgen Rungborg, født i Thorup den 17. juli 1957.

1.2. Margit Rungborg er født i Dejret den 25. november 1929, og hun blev gift i Tved kirke den 22. juni 1951 med

Rasmus Peter Greve Carlsen, der er født i Begtrup i Vistoft sogn den 28. januar 1925 som søn af gårdejer Karl Anton Elinus Carlsen og hustru Mette Kirstine Rasmussen, Begtrup pr. Knebel.

Bosat: Øhoved, Dejret pr. Knebel.

Margit Rungborg gik i skole i Dejret og arbejdede derefter ved husgerning afbrudt af et ophold på Vivild Ungdomsskole. Hun har bl.a. været 7 måneder som landvæsenselev på Svanholm ved Horsens samt stuepige på Lyngballegård ved Hammel ½ år og har siden været i huset på Sjælland. Som hobby har hun altid haft ridning og alt, hvad der har haft med heste at gøre.

Rasmus Peter Greve Carlsen gik i Strand skole og er uddannet ved landbruget bl.a. hos gårdejer Johannes Sørensen, Tved, i 2½ år. Han aftjente sin værnepligt i Fredericia og købte 1951 gården Øhoved i Dejret, samme jord som hans kones bedsteforældre dyrkede.

De har sønnen:

a. Ole Rungborg Carlsen, født i Århus den 8. september 1959.

Laurs Jakobsen Nielsen-Rungborg er født i Øhoved den 30. november 1898, og han døde i Århus den 7. april 1966. Han blev gift i Føns kirke i Ørslev sogn den 27. oktober 1923 med

Edna Maren Kristine Hansen, der er født i Føns i Ørslev sogn den 2. januar 1901 som datter af fisker Lars Peder Hansen og hustru Abigal Amanda Jensen, Føns.

Bosat: Dejret pr. Knæbel.

Laurs Jakobsen Nielsen-Rungborg gik i skole i Dejret, hvorefter han kom ud at sejle med forskellige små galeaser. Han var elev på Elbæk Højskole og som 23-årig på Snoghøj Fiskerhøjskole, hvor han tog sætterskippereksamen for året efter at blive lærer på samme skole i navigation og gymnastik. I tiden 1923-25 sejlede han om sommeren med Biologisk Stations Undersøgelsesskib i danske farvande. Sidst i 1920-erne købte han Skødshoved Badehotel, som han drev i 16 år samtidig med, at han drev fiskeri. 1944 købte han gård i Blåkjær ved Tved.

Edna Maren Kristine Hansen gik i skole i Føns og lærte derefter husgerning forskellige steder afbrudt af ophold på Snoghøj Højskole, hvor hun fortsatte som medhjælp i 2 år, inden hun tog på fagskolen i Odense for at lære sy- og tilskæring. Derefter var hun lærer i disse fag på Snoghøj Højskole indtil giftermålet.

De har børnene:

1. Orla Nielsen-Rungborg
2. Bente Nielsen-Rungborg

1. Orla Nielsen-Rungborg er født i Føns i Ørslev sogn den 3. december 1924, og han døde i Japan den 11. maj 1965. Han blev gift i Sant Francisco i maj 1956 med

Marie Lambert, der er født i Oklahoma den 24. juli 1925.

Orla Nielsen-Rungborg gik i skole i Dejret og tog preliminæreksamen fra Rønde Kursus og begyndte derefter at sejle. Han bosatte sig i Sant Francisco og sejlede over det meste af jorden. 1965 var han i Japan og ville sammen med tre kammerater bade i havnen, som de ville svømme tværs over. De sprang alle, men Orla kom ikke op. Han fik et hjerteslag.

2. Bente Nielsen-Rungborg er født i Skødshoved i Tved sogn den 3. juni 1938, og hun blev gift i Tved kirke den 18. august 1962 med

Kai Wolf, der er født i Århus den 8. november 1939 som søn af prokurist Kaj Børge Pedersen og hustru Edith Wolff, Århus.





I. E. 5. a. Poul Arthur Nubi  
Nielsen



I. G. Marie og Christian Amdisen m/sønnen Amdi



I. G. I. Amdi Rungborg  
Amdisen



I. G. I. Birte Hejbol Nielsen



I. G. I. a. Christian Amdisen



I. H. Marie Kirstine og Anders V. Nielsen-  
Rungborg



I. H. I. Anne Grethe og Knud Verner Rungborg  
m/Niels Jorgen



I. H. 2. Margit og Peter  
Carlson m/ sønnen Ole



I. J. Laurs Nielsen-Rungborg



I. J. Edna Hansen



Bosat: Ryhaven 112, Århus V.

Bente Nielsen-Rungborg gik i skole i Tillerup og tog preliminæreksamen og nysproglig studentereksamen fra Røn-de kursus. Efter et år i huset blev hun uddannet syge-plejerske fra Århus Kommunehospital 1961 og to ekstraud-dannelse i narkose i 2 år. Siden 1963 har hun været nar-kosesygeplejerske.

Kai Wolf gik i Læsøegades skole i Århus og tog studen-tereksamen fra Århus Katedralskole 1958 og blev derefter uddannet nationaløkonom på Århus Universitet 1968. Han er nu ansat på Regnecentralen A/S, Århus.

De har datteren:

a. Jette Wolf, født i Århus den 7. februar 1963.



I. J. 1. Marie og Orla Nielsen-Rungborg



I. J. 2. Bente og Kaj Wolf



I. J. 2. a. Jette Wolf

R E G I S T E R

over

direkte efterkommere efter Niels Rasmussen og Maren Salomonsen:

Amdisen Amdi Rungborg	59	Nielsen Helen	58
" Christian Henrik	60	" Henning Ejvind	58
Carlsen Anna Margr. Smith	53	" Jeanett	58
" Jesper Smith	53	" Jens Laur. Arthur	53
" Ole Rungborg	63	" Jens Viggo Tronborg	56
" Peter Smith	53	" Jørgen Tronborg	57
" Søren Smith	53	" Karen	44
Christensen Anne-Lise K.	55	" Kirstine Tronborg	56
" Hanne Linde	56	" Knud Hejnrík	54
" Kent Palle S.	55	" Lone Tronborg	57
Hansen Anne Lise	52	" Nanna Marie	56
Jensen Børge	50	" Niels Salomon	41
" Elva	52	" Nielsine Marie	44
" Hans Marius	50	" Per	58
" Helga	52	" Poul Arthur Buhl	58
" Henning	50	" Susanne	58
" Kent Bjarne Falck	49	" Svend Gunnar	54
" Kirsten Baggesgård	51	" Svend Gunnar	57
" Klara	52	" Åge Evald	54
" Mette Sandager	51	Nielsen-Rungborg Bente	63
" Ove Baggesgård	51	" " Laurs J.	63
" Per Falck	49	" " Marie	59
" Sonja	48	" " Orla	63
" Susanne Falck	49	Rungborg Anders Villiam N.	60
" Thorvald Elmo	49	" Elin Vibeke	59
" Tommy Falck	48	" Karen Elna	54
" Viggo Tage	48	" Knud Verner	62
" Åge Georg	50	" Margit	62
Johansen Erik Ørnsbjerg	52	" Niels Jørgen	62
" Grete Ørnsbjerg	52	" Niels Sigurd M.N.	58
Kolster Jacob	46	Thomsen Henning Strandby	45
Larsen Elna Strandby	44	" Henrik Strandby	46
" Walther Georg Str.	44	" Karen Strandby	46
Nielsen Ane Metty Rungborg	44	" Knud Strandby	45
" Anna	47	" Tine Strandby	46
" Bent Erik Buhl	58	" Vera Strandby	45
" Bjarne Arthur	58	" Åge Strandby	46
" Gitte Tronborg	57	Wolf Jette	64
" Gudrun Emilie	54		

-----0000000-----