



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Mellem Limfjord og Alhede

Mellem Limfjord og Alhede

*En beskrivelse af to slægter
fra Mundbjerg og Herrup i Sevel sogn*

Bind II:
Herrup-slægten

Samlet og tilrettelagt af
GUNNAR NOES MUNDBJERG
og
ANNA SØNDERGAARD

ISBN 87-981102-1-7
ISBN 87-981102-2-5

VINDERUP BOGTRYKKERI A/S
1980



**Kort over en del af lokaliteterne
i denne bog**

ALHEDEN

Forord

»Slægt skal følge slægters gang«, synger vi i en kendt salme, og det vidner en slægtsbog om. De dukker op, slægterne, ud af historiens tågeslør; ja, egentlig er det ikke så længe siden, når der, som i vort tilfælde, er tale om bønderslægter, og når der måles med historiens alenstok; nu er det os, der lever vort korte spand af år i slægtens gang; nye generationer kommer til – en slægtsbog er egentlig aldrig til at blive færdig med, for nye familiebegivenheder følger hele tiden noget nyt til.

Enhver person danner skel mellem slægten før og slægten efter. I disse to bind slægtsbeskrivelse har jeg valgt at lade mine oldeforældre på fædrene side være skellet mellem slægten før og slægten efter. Det har sine praktiske grunde. Jo længere vi går op i tiden, før vi sætter skellet, jo mere omfattende, ja, næsten uoverkommelig stor, bliver en slægtsbogs anetavle; modsat ville valget af et anepar længere tilbage i tiden som skel mellem slægten før og efter blive som et enormt stort hoved på en ganske lille krop: få aner, men utallige efterkommere.

Min interesse for slægtens historie begyndte meget beskedent med, at jeg prøvede at sætte mig ind i mine bedsteforældre Jens Chr. og Ane Kirstine Mundbjergs levnedsløb, fordi jeg føler stærkt, at det hjem, de dannede, og det liv, de levede, har en personlig værdi for mig, og jeg vil gerne med disse to bind være med til at ære deres minde.

Det betyder ikke, at denne slægtsbog alene gælder efterkommere af Jens Christian Mundbjerg og Ane Kirstine Jensen. Deres slægter tilbage i tiden deler de naturligvis med deres søskende og til dels med deres halvsøskende, som alle er taget med i denne bog, og hvis efterslægt er fulgt op til nutiden.

Forslægten kommer på den måde til at bestå af 5 slægtslinier, der mødes i Jens Christian Mundbjerg og Ane Kirstine Jensen, nemlig:

1. Jens Christian Mundbjergs fædrene slægt – Mundbjerg-slægt.
2. Jens Christian Mundbjergs mødrene slægt – Thinggaard-slægt.
3. Ane Kirstine Jensens fædrene slægt – Hald-slægt.
4. Ane Kirstine Jensens mødrene slægt – Herrup-slægt.
5. A. K. Jensens stedfar, Jacob Madsens slægt – Bers-slægt.

Efterslægten deler sig naturligvis i to store afsnit. Det første er en registrering af efterkommere efter Jens Olesen og Karen Poulsdatter (Lykke), heri indbefattet degneslægten Lykke. Dette afsnit bliver her benævnt *Mundbjerg-slægten*. Det skyldes, at ovennævnte ægtepar før deres død boede i Mundbjerg, og at navnet tidligt blev knyttet til familien.

Det andet afsnit rummer en registrering af efterkommere efter Jens Christian Jensen (Hald), Maren Jensdatter og hendes senere mand Jacob Madsen i Herrup, og det er naturligt, at det benævnes *Herrup-slægten*.

Det har været mig en kilde til megen glæde og spænding at følge min slægt tilbage i tiden og frem til den slægt, der nu lever. Det er disse slægtens mange aner, der har levet og virket i svundne tider, der har givet os hver især vort særlige præg. Det gælder vor arv af evner, anlæg og udseende. Hvorfor er jeg, som jeg er? En del af svaret ligger gemt hos slægterne før. Derfor er slægtsforskningens søgen tilbage i høj grad en søgen efter sig selv, sin identitet – det er derfor, jeg er den, jeg er! Men slægtsfællesskab har også med miljø at gøre, hvorfor det er et spørgsmål om den livsholdning og de værdinormer, som slægterne har været præget af og rækker videre til nye slægtled. Så selvom mange af os, der er nævnt i denne slægtsbog, ikke kender hinanden personligt, så er der alligevel et sådant fællesskab af arv og miljø imellem os, der gør, at vi ikke er ganske fremmede for hinanden.

En anden glæde, jeg har haft af mine slægtsstudier, er, at de egne og lokaliteter her mellem Limfjorden i nord og vest og Alheden i syd og øst, hvor de gamle boede og virkede, har fået en ny betydning for mig. Man ser med helt nye øjne på en gård, som man ved om, at her sled ens forældre for det daglige brød. En gammel sognekirke bliver endnu mere levende, når man ved, at her ved dens døbefont nævntes deres navne for første gang. Og herregården, man kører forbi ad landevejen, bliver mere interessant for en, når man ved, at på disse udstrakte marker gjorde de som fæstebønder hoveriarbejde.

Jeg vil slutte dette forord med at takke enhver, der har ydet sit bidrag til denne slægtsbog i form af personlige oplysninger, mundtlige og nedskrevne meddelelser og praktisk hjælp. En særlig tak skylder jeg Anna Søndergaard i Sevel, fordi hun beredvilligt har stillet sit materiale om Herrup- og Bers-slægterne til rådighed. Jeg skylder også min bror Kristian Noes Mundbjerg tak for en stor del af de illustrationer, bogen er udstyret med.

Hvidbjerg, efteråret 1980.
G. N. Mundbjerg

Familieforbindelser mellem de to slægter fra Herrup og Mundbjerg

Det drejer sig først og fremmest om ægteparret Ane Kirstine Jensen, slægtsnummer I af Herrup-slægten og Jens Christian Mundbjerg, slægtsnummer XI af Mundbjerg-slægten og deres efterkommere.

Men desuden drejer det sig om følgende personer og deres efterkommere:

Herrup- slægtsnummer

*I B 6 Jens Christian Mundbjerg, gift med
I D Karl Mundbjerg, gift med
I D 4 Henning Rud Mundbjerg, gift med
IV A 6 Kristian Jul Bech Madsen, gift med
IV B Maren Madsen, gift med
IV C 1 Helga Søndergaard Madsen, gift med
V E 1 Gunhild Elisabeth Vittrup, gift med
VI D Aksel Kristian Andersen
Søndergaard, gift med
VI D 2 Erna Søndergaard, gift med
VI H Dagny Andersen Søndergaard, g. m.
X D Magda Marie Madsen, gift med
XI C Mary Augusta Jakobsen, gift med
XI F Mette Viktoria Jakobsen, gift med*

Mundbjerg- slægtsnummer

*VI B 5 Ella Dorethe Jensen
VI D 1 Maren Johanne Poula Pedersen
IV B 5a Marna Elisabeth Jacobsen
VI J 5a Karin Pilgaard Pedersen
VI B 1 Jens Nygaard Jensen
XI E 1 Gunnar Noes Mundbjerg
XI B 3 Harald Mundbjerg

IV B 7 Sigrid Nielsen
IV A 7a Finn Vagn Lykkeskov
IV B 4 Aksel Marinus Nielsen (Mundbjerg)
IV A 7 Ole Mundbjerg Lykke Lykkeskov
VI J 2 Niels Christian Løvig Pedersen
VI J 5 Arne Pilgaard*

Oversigt over slægtsammenhængen i de to bind

Slægten fra Mundbjerg

Slægten fra Herrup

Mundbjerg-
slægt

Thinggård-
slægt

Lykke-
slægt

Hald-
slægt

Herrup-
slægt

Bers-
slægt

Jens
Olesen

g. m.

Karen
Poulsdatter

g. l. m.

Mads
Pedersen

Jens Chr.
Jensen

og

Maren
Jensdatter

g. m.

Jacob
Madsen

Børn

Børn



- I. Mariane Madsen Lykke
- II. Poul Madsen Lykke
- III. Mads Madsen Lykke

- I. Ane Kirstine Jensen
- II. Jens Christian Jensen

- III. Mette Marie Madsen
- IV. Mads Madsen
- V. Ane Catrine Madsen
- VI. Kirsten Madsen
- VII. Karen Madsen
- VIII. Jensine Madsen
- IX. Maren Anine J. Madsen
- X. Peder Chr. Madsen
- XI. Maren Madsen
- XII. Jens Madsen

- IV. Ole Jensen (Mundbjerg)
- V. Else Marie Jensen
- VI. Johanne Jensen
- VII. Poul Jensen
- VIII. Madsine Jensen
- IX. Niels Mundbjerg
- X. Mads Jensen
- XI. Jens Christian Mundbjerg

XI. Jens Christian Mundbjerg i slægten fra Mundbjerg var gift med
I. Ane Kirstine Jensen i slægten fra Herrup.

BIND

II

Herrup-slægten

Bogens brug

Det er *vigtigt*, for at kunne anvende bogen rigtigt, at sætte sig grundigt ind i det følgende.

Skæringspunktet mellem forslægt og efterslægt i det 2. bind af slægtsbogen Mellem Limfjord og Alhede udgøres af Jens Christian Jensen og Maren Jensdatter samt hendes senere ægtefælle Jacob Madsen. Deres 3 forslægter danner første afsnit af 2. bind, og andet afsnit omhandler deres efterslægt ført lige op til foråret 1980.

FORSLÆGTEN

Her anvendes i hver af de to forslægter et nummererings- eller kodesystem således:

For at komme fra en person tilbage til vedkommendes forældre skal man gange hans eller hendes nummer med 2 for at finde faderen og dertil lægge 1 for at finde moderen.

Eks.: Ane nr. 6 Jens Christensen, hans far var (6×2) ane nr. 12 Christen Andersen Haulund.
Hans mor var $(6 \times 2 + 1)$ ane nr. 13 Karen Jensdatter.

Tilsvarende går man den anden vej, fra forældre til deres søn eller datter, ved at dele faderens ane nr. med 2.

Eks.: Ane nr. 16 David Knudsen, hans søn var $(16 : 2)$ ane nr. 8 Jens Davidsen, eller
Ane nr. 14 Jacob Pedersen, hans datter var $(14 : 2)$ ane nr. 7 Bodil Jacobsdatter.

Iøvrigt er det med overskrifter angivet, hvordan anernes slægtsforhold til henholdsvis Jens Christian Jensen, Maren Jensdatter og Jacob Madsen er, f. eks. »Jens Christian Jensens bedsteforældre«, »Maren Jensdatters tipoldeforældre« eller »Jacob Madsens tipoldeforældre«.

Se også oversigtstavlerne, som hver af de 3 forslægter begynder med.

Anens og ægtefællens navn samt navnet på det barn, der fører slægtslinien videre, står med fremhævet skrift.

EFTERSLÆGTEN

Her er alle personer registrerede efter et nummererings- eller kodesystem således:

romertal angiver	1. generation (far/mor)	eks.: II
stort bogstav angiver	2. generation (søn/datter)	eks.: A
alm. tal angiver	3. generation (barnebarn)	eks.: 2
lille bogstav angiver	4. generation (oldebarn)	eks.: c
tal med klamme angiver	5. generation (tipoldebarn)	eks.: 4)

Man kommer altså frem til næste generation ved at finde næste nye kodetegn, og man går tilbage til generationen før ved at finde det foregående anderledes kodetegn. Iøvrigt hører alle personer, hvis navne står i samme afstand fra marginen til samme generation. Et ægtepars børn vil altså være angivet ved en fortløbende nummerering (f. eks. 1, 2, 3), alle i samme afstand fra marginen.

Jens Christian Jensens, Maren Jensdatters og Jacob Madsens børn med efterkommere er grene af slægten og behandles hver i et selvstændigt kapitel, som indledes med en oversigtstavle over efterkommere. Bag i bogen findes et navregister omfattende alle efterkommere (og ægtefæller).

Indholdsfortegnelse

Forord	5
Oversigt over sammenhængen mellem bind I og II	7
Slægtsbogens brug	10

FORSLÆGTEN

Jens Christian Jensens forslægt – Hald-slægt	17
Maren Jensdatters forslægt – Herrup-slægt	51
Jacob Madsens forslægt – Bers-slægt	106

EFTERSLÆGTEN

Ane Kirstine Jensens og Jens Christian Mundbjergs slægt	139
Jens Christian Jensens og Ida Lovise Rosalie Mikkelsens slægt	157
Mette Marie Madsens og Jens Espersens slægt	163
Mads Madsens og Ane Jacobsens slægt	173
Ane Kathrine Madsens og Jens Andreas Emanuel Vittrupps slægt	187
Kirsten Madsens og Anders Andersen Søndergaards slægt	199
Karen Madsen og Niels Pedersen	209
Jensine Madsen	211
Maren Anine Jacobine Madsens og Jens Andersens slægt	213
Peder Christian Madsens og Karen Kirstine Kristensens slægt	219
Maren Madsens og Poul Kristian Jakobsens slægt	227
Jens Madsens og Ane Kirstine Jensens slægt	237
Familieforbindelser	239
Personregister	241

Herrup-slægten

FORSLÆGTEN

Hald-slægten

Jens Christian Jensen Hald

og

hans forslægt

Hald-slægten

Jens Christian Jensen Hald

og

hans forslægt

Sevel kirke set fra syd ca. 1864. Tegning af Morten Quistgaard Muusmann.



Jens Christian Jensen Halds forslægt



Hald-slægten

Jens Christian Jensen Hald

og

hans forslægt

Jens Christian Jensen

Ane nr. 1

Jens Christian Jensen.

Han blev født den 20. juli 1838 i Hald i Sevel sogn som søn af gårdmand Jens Christensen Hald og hustru Anna Jensdatter. Han døde den 9. september 1874 i Hald i Sevel.

Han var ugift.

Jens Christian Jensen blev døbt i hjemmet, samme dag han var født, på grund af sygdom. Ved fremstillingen i Sevel kirke var fadderne Niels Nygaard, gårdmand fra Borbjerg, Peder Hald, der var tjenestekarl i Skougården, Lars Jensen Bæk, tjenestekarl i Sevel. Han blev båret af sin moster, Niels Nygaards kone, Kirsten, og Maren Jensdatter i Sevel Bæksgård stod for.

Det er ret sparsomme oplysninger, jeg har om Jens Christian Jensen; en tid tjente han som karl hjemme i Hald. Han var også tjenestekarl i Pilgård i Sevel, og som sådan tjente han også på Resengård i Salling.

Han var far til Maren Jensdatters to ældste børn, Ane Kirstine Jensen, født i Herrup, Sevel sogn, 25. dec. 1862 og Jens Christian Jensen, født i Herrup, 13. maj 1867; se iøvrigt Maren Jensdatter side 55.

Foruden de to børn han havde med Maren Jensdatter, havde han en søn Peter Jensen, der var født

den 20. marts 1867 i Sevel sogn. Det er moderen Birgitte Jensen, der sad til leje i Djeld, der overfor jordemoderen fru Bach har fortalt, hvem barnefaderen var. Det er knap to måneder, før Maren Jensdatter føder sit andet barn med ham, så man kan gætte på, at han har taget plads i Salling for at have begivenhederne lidt på afstand.

Han blev iøvrigt aldrig gift og døde lige godt 36 år gammel.

Hjemmedøb på landet.



Jens Christian Jensens forældre

Ane nr. 2.

Jens Christensen Hald.

Han blev født i Hald i 1790 og blev døbt i Sevel kirke 14. søndag efter trinitatis som søn af Christen Jensen Hald og hustru Birthe Marie Jensdatter. Han døde i Hald i Sevel den 12. januar 1883 og blev begravet på Sevel kirkegård.

Han var gift to gange. Anden gang blev han viet i Ejsing kirke den 10. oktober 1833 til

Ane nr. 3.

Anne Jensdatter.

Hun blev født den 2. oktober 1803 i Geddal i Ejsing sogn som datter af Jens Christensen og hustru Kirsten Jensdatter i Store Skårtoft. Hun døde den 19. februar 1889 i Hald i Sevel og blev begravet på Sevel kirkegård den 27. februar.

Jens Halds første kone hed Kirsten Nicolausdatter; hun var født omkring 1808 og døde i Hald den 25. maj 1833. Der var en søn i dette ægteskab, Kristen Jensen, der var født den 16. februar 1831. Han blev gift med Kirstine Elisabeth Jensdatter fra Handbjerg. I 1876 hængte han sig i Gunderup i Sevel sogn.

Iøvrigt angiver kirkebogen for Sevel sogn, at Jens Christensen Hald blev udlagt til barnefader til Maren Jepsdatters datter, Ane Marie Jensdatter, der blev født i Herrup den 29. oktober 1822. Maren Jepsdatter døde ugift i 1873, men Ane Marie må være kommet til Hald, hvor hun voksede op sammen med sine halvsøskende. Folketællingen 1834 nævner Anne Marie Jensdatter, 12 år, som Jens Halds datter. Hun blev gift med Esper Mikkelsen; de boede i Nautrup.

I Jens Halds ægteskab med Anne Jensdatter var der syv børn:

1. *Kirsten Jensdatter*, hun blev født den 17. marts 1835. Hun blev gift med boelsmand Peder Sindensen i Djeld.

2. *Jens Jensen*, han blev født den 18. november 1836.

3. *Jens Christian Jensen*, han blev født den 20. juli 1838. Se ane nr. 1, side 19.

4. *Anne Kirstine Jensdatter*, hun blev født den 25. juni 1840. Hun blev gift med boelsmand Niels Hansen.

5. *Petrea Jensen*, hun blev født den 8. juli 1842. Hun var ikke helt åndsfrisk.

6. *Johannes Jensen*, han blev født den 17. januar 1845. Han blev gift med Maren Nybo Pedersen fra Tvis. Han fik Hald efter sin far.

7. *Mette Kirstine Jensen*, hun blev født den 10. april 1850. Hun blev gift med møller Anders Peter Nielsen Kappel i Djeld mølle.

Jens Hald var på session i 1811, men han blev sendt hjem igen med besked om at komme igen næste år. Han gik nemlig med »et sted i hagen som ej ved lægens hjælp kan hæves.« Men det var ikke ble-

vet bedre i 1812. Først i 1813 var »tilfældet lægt«, og samme år kom han ind som soldat i København, hvor han lå ved infanteriet. Hans legemshøjde angives i 1813 til 65 tommer (ca. 165 cm).

Jens Hald, der en tid havde tjent som avlskarl på Stubbergård, fik gården i Sevel by efter sin far, der havde været fæstebonde, men havde købt gården fri. Det ser ud til, at onklen Niels Knudsen i Nygård i Trabjerg i Borbjerg sogn havde lånt ham penge her til, og at han på et tidspunkt havde overtaget Hald. Da nu Jens Hald skal overtage gården, er det i hvert fald Niels Nygaard, han køber den af. Skødet, der først er udfærdiget den 4. juli 1829 i Nygård i Trabjerg, viser, at overdragelsen havde fundet sted allerede den 1. maj. Gården havde et hartkorn på 3 tdr. 5 skpr. 1 fdkr. 1 alb., og købesummen, som Jens Christensen har udbetalt Niels Knudsen, var 200 rigsbankdaler sølv.

Gården var assureret i Almindelig Brandkasse, og i 1849 blev den, sammen med flere andre ejendomme i Sevel sogn, takseret som følger:

Hald, en gård som ejes og beboes af Jens Christensen, forhen forsikret for 440 rbd, befandtes nu således ombygget og forandret:

Ejeren begjærede de udvendige grundmure undtagne fra taxation og forsikring.

a. Stuehuset i øst (før i sønder) 12 fag, 9½ alen dybt; opført af grundmur, fyrrerømmer og indtømmer, samt stråetækket. Indrettet til stuer, kamre, køkken og bryghuus, forsynet med loft, vinduer og døre, 2 skorstene med piber af brændte muursteen samt 1 bagerovn, alt i forsvarlig stand. Taxeres, grundmuuren undtagen for rbd. 250

b. Det venstre huus, 11½ fag, 9 alen dybt af murede og klinede vægge, fyrrerømmer samt stråetækket. Indrettet til lade. Taxeredes for rbd. 80

c. Det nordre huus, 11½ fag, 8½ alen dybt; af grundmur, fyrrerømmer og indtømmer samt stråetækket. Indrettet til fæhuus, svinesti og lade. Taxeredes grundmuuren undtagen for rbd. 90

d. Det søndre huus, (før et huus i nord) 10½ fag, 8½ alen dybt; af grundmur, fyrrerømmer og indtømmer samt stråetækket. Indrettet til hestestald, hakkelsehuus og fårest. Taxeredes, grundmuuren undtagen, for rbd. 80

I alt rbd. 500

Forsvarlig indrettet imod ildsfare; de befalede brandredskaber forefandtes.

Den ovenfor omtalte Niels Knudsen fra Nygaard i Trabjerg havde været gift med Jens Halds moster, Kirsten Jensdatter. Da hun blev enke, havde hun vanskeligt ved at komme ud af det med sin svigerdatter i gården, så det blev ordnet således, at hun fik ophold hos sin søstersøn i Hald i Sevel. I den anledning blev følgende aftægtskontrakt oprettet:

Jeg underskrevne gårdmand, Jens Christensen Hald i Sevel bye og sogn, der dels allerede er givet en deel af Niels Knudsens enke, Kirsten Jensdatter af Nygaard i Borbjerg

sgn hendes ejendele og tillige ved nærværende contract er givet løvte om efter hendes død at erholde hendes seng, kiste og gangklæder, samt øvrige ubetydelige efterladenskaber, tilforpligter mig herved og min gårds efterkommande ejere som vederlag for, hvad jeg har modtaget og i fremtiden modtager, at yde ovennævnte enke, Kirsten Jensdatter efterfølgende aftægt hendes livstid, nemlig enten kost, logi og klæder i mit huus og lige med mig og familie eller, såfremt og såsnart hun ønsker det, følgende præstationer årlig:

2 tdr rug, der for papirets skyld ansættes til 14 rdl. og 2 mark,	4 snese æg,
1½ tdr byg,	1 lispd smør,
1 lispund tør kød,	1 potte nymalket mælk daglig,
1 lispd. røget tør kød,	3 pd uld,
8 pd talg,	8 pd indført hør,
1 lispd ost,	8 pd tør havfisk,
	4 skpr. kartofler og 50 grøn-kål,
	i rede penge 4 rbm månedlig,

og dersom hun fordrer det, skal jeg indrette og vedligeholde en passende beboelseslejlighed for hende med loft og vinduer og døre og kakkelovn og skorsten og sengested og ellers indrettet efter hendes ønske.

Aftægtskone må tage af gårdens ildebrændsel, såmeget som behøves.

Alle disse præstationer leveres hende i gode og sunde varer og efterhånden, som hun forlanger og behøver dem.

Kornet kjøres til og fra mølle, og i sygdoms og alderdoms tilfælde skal gårdens ejer yde hende al fornøden pleje og opvartning.

Aftægten beløber for 1 år 57 rdl. 13 mk. 9 sk.
eller for 5 år 287 rdl. 5 mk. 13 sk.

Desuden forpligter jeg, Jens Christensen Hald, hermed mig og, om jeg dør forinden enken, da min gårds efterkommende ejere til sin tid at besørge og bekoste aftægtskonens hæderlige og anstændige begravelse efter egnens skik og brug, der ansættes til en bekostning af 10 rbd.

Jens Christian Jensens Halds bedsteforældre

Ane nr. 4.

Christen Jensen Hald

Han blev født i Hald i Sevel sogn omkring 1758 som søn af gårdmand Jens Christensen Hald. Han døde i Hald den 18. juni 1828 og blev begravet på Sevel kirkegård den 24. juni, 70 år gammel.

Han blev viet den anden onsdag i fasten (Tamperdag), den 4. marts 1789 i Borbjerg kirke til

Ane nr. 5.

Birthe Marie Jensdatter

Hun blev født i Tinkerdal i Borbjerg sogn i 1771 og døbt i Borbjerg kirke 2. søndag efter trinitatis som datter af gårdfæster Jens Jensen Heede og hustru

Gården Hald

Når man sydfra ad vejen fra Djeld, som også fra gammel tid var vejen fra Holstebro, kommer til landsbyen Sevel, ligger gården Hald eller Haldsgården, som den blev kaldt i ældre tid, på venstre side af vejen, nogenlunde på samme sted, kan man formode, hvor den har ligget, siden den tilbage i middelalderen opstod som en gård. Navnet er et gammelt dansk ord for hældning, skråning. Og det passer stadigvæk godt på den gamle gård, der ligger på den bakeskråning, der fra kirken falder ned mod »æ Gjæv« med bæken i bunden.

Ved den tid, vi først hører om Hald, var den en fæstegård under Stubbergård, Sevel sogns herregård. Ved arvedelingen af denne hovedgård efter fru Christence Juels død 1658 tilfaldt Hald herremanden Melchior Juel, der var en yngre bror til søhelten Niels Juel, og som boede på Hindsels på Thyholm. Hald var i 1662 beboet af fæstebønderne Christen Andersen og Peder Christensen (ane nr. 32), af hvilke Christen Andersen allerede var fæster i gården i 1643, da han sammen med Sevel sogns øvrige mænd var med til at gå i forbøn for sognepræsten, Jørgen Lauridsen Friis, der blev truet med afskedigelse.

Efter at Melchior Juel i 1672 havde afhændet Hald og andet gods i Sevel sogn til oberst Frands Rantzau til Estvadgård, hørte gården under denne hovedgård indtil 1725, da oberstinde Rantzau solgte den sammen med andet bøndergods i Sevel sogn til Birgitte Sophie Sehested, enke efter Frederik Maltesen Sehested på Rydhave. Under dette gods hørte Hald, indtil den blev købt fri til selveje omkring 1805.

Ved udskiftningen af Sevel bys jorder, hvor så mange af gårdene måtte flytte ud fra landsbyen, blev Hald liggende og fik det meste af sin jord samlet tæt ved gården.

Anna Christensdatter. Hun døde i Sahl sogn den 27. december 1860.

Da Birthe Marie blev døbt i Borbjerg kirke, blev hun båret af Mads Trabergs datter Edel; fadderne var Christen Andersen, Jens Jensen, Christen Andersens søn af Tinkerdal, Jens Simonsens datter, Maren, Anders Søndergaards hustru. De fleste af dem var naboer i den lille landsby Tinkerdal.

Når Christen Halds fødselsdag og år ikke med bestemthed kan fastsættes, hænger det sammen med, at der i den periode åbenbart ikke blev ført kirkebog i Sevel sogn. Vi er derfor henvist til andre angivelser, men der er ikke overensstemmelse mellem disse. I 1769 fandt der en folketælling sted; de fleste steder

var det ren statistik uden navne, men i Sevel sogn blev faderens (men ikke moderens) og børnenes navne og alder angivet. Denne folketælling er afskrevet af den 68-årige pastor Hans Giesten foran i Sevel kirkebog som indledning til, at der påny blev ført kirkebog. Her angives Christen Jensens alder til at være 12 år. En ny folketælling i 1787 angiver hans alder til 36 år: folketællingen i 1801 siger 48 år og endelig opgives han til at være 70 år ved sin død i 1828. Jeg har valgt denne sidste angivelse som den rette, hvilket betyder, at han er født i 1757 – 58. Man kan måske undre sig over, at folketællingslisterne ikke er mere nøjagtige. Men her må man forestille sig, at det var sognepresten, der hjemme i sit studerekammer i præstegården udfyldte skemaerne - og i Sevel sogn havde han måske ikke engang kirkebogen at støtte sig til.

Det er samme manglende kirkebog, der også er skyld i, at vi ikke kender Christen Halds mors navn og data, men det behandles udførligere under ane nr. 8.

Christen Jensen blev konfirmeret i Sevel kirke den 14. april 1776. Han skulle da være 18 år, og det stemmer godt nok med almindelig praksis på denne tid.

I Christen Jensen Halds og Birthe Marie Jensdatters ægteskab var der en stor flok børn:

1. *Jens Christensen*, han blev født sidst på året 1789 og blev døbt i Sevel kirke nytårsdag 1790. Han er sikkert død som spæd.

2. *Jens Christensen*, han blev født 1791 og blev døbt 14. søndag efter trinitatis. Se ane nr. 2, side 20.

3. *Christen Christensen*, han blev født 1793 og blev døbt 20. søndag efter trinitatis. Han blev gift med Maren Christensdatter i Skovgård i Sevel sogn.

4. *Maren Christensdatter*, hun blev født 1796. Hun blev gift med boelsmand Johannes Sørensen fra Trabjerg, hvor de boede.

5. *Jens Christensen Hald* (d.yngre), han blev født 1799 og døbt den 26. december 1799. Han blev gift med Else Katrine Andersdatter. De var indsidere i Sevel.

6. *Ane Christensdatter*, hun blev født 1802, men døde kun 1 år gammel hos sin møster i Nygård i Trabjerg.

7. *Niels Kristian Christensen*, han blev født 1804 og blev fremstillet efter hjemmedåb 2. søndag efter påske.

8. *Anne Christensdatter*, hun blev født 1807 og blev hjemmedøbt den 23. februar.

9. *Peder Christensen*, han blev født 1809 og blev hjemmedøbt den 6. november.

10. *Poul Christensen*, han blev født den 30. januar 1813.

Hald hørte på denne tid som fæstegård under Rydhave, hvis ejer var stiftamtmand Sehested. I 1787 kom der en vigtig lov, der gjorde fæsteforholdet til et retsbeskyttet forhold, indgået mellem to frie parter. Godsejerne skulle nu sørge for, at parterne mødtes til forhandling; en sådan såkaldt »Forening« mellem

godsejer Sehested og hans fæstebønder fandt sted den 31. oktober 1796 på Stubbergård. Først blev der nedskrevet nogle almindelige regler, f.eks. for hvor stort et læs måtte være

3 tdr. rug eller 4 tdr. byg, eller 5 tdr. havre, eller 2 tylter fjæl, - eller 2 tylt steenlægter, eller 4 tylt småe strælægter, eller 2 sku jern, eller 100 muursteen, eller 3 tdr. kalk - er et læs.

Herefter blev der udarbejdet en ordning mellem godsejeren og den enkelte fæster. For Christen Hald kom den til at lyde således:

Christen Jensen Hald indgår at forrette det samme arbejde til Stubbergård som hidtil på tilsigelse:

1 pløje dag med heel ploug til rug, 1 dag med ditto til byg, 2 gjødnings kjørsler; i slet 2 slåer og 2 river; udi høsten 2 mejer og 2 opbinder; fører til Stubbergård 2 læs høe fra Helle-søe eng og een læs fårelung, som bjerges, slæes og tørres af yderen. 4 korn- og materialkjørsler til Skive eller Struer laddeplads eller Holstebro; item 3 kjørsler til Rydhaugentent med fisk fra Stubbergård eller søer, eller om forlanges 1 læs skudtør fra Møgellose.

Disse og andre reformer skabte hos bonden ønsket om at blive ejer af sin egen jord, og ofte var også godsejeren interesseret i at sælge, nu da hans magt var blevet begrænset. For at finansiere bøndernes køb af jord oprettede regeringen lånekasser som Creditcassen og Den almindelige Enkekasse. Men også godsejerne selv eller driftige borgere i byerne lånte penge ud.

En fæstegård bestod foruden af sine bygninger med besætning og jorder også af de tiendeafgifter, der skulle svares af gården, og som var ansat i naturalier, mest korn. Der kunne handles med disse tiende-anparter uafhængigt af gården som så. Ved overgangen til selveje for bønderne eller som en forberedelse hertil købte gårdmændene ofte selv deres tiende-anparter, der nu i stedet for tiende på kærven (mens kornet stod på marken) blev afløst af en fast afgift enten i korn eller i rede penge.

I 1813 fik Christen Hald skøde af godsejer Sehested på gårdens tiende-anparter, som han gav 300 rigsbankdaler for.

Gården synes ved den tid, da Christen Hald døde i 1828, at være ejet af hans svoger, Niels Knudsen i Nygaard i Trabjerg, men stuehusets indbo og de før-omtalte tiende-anparter i gården blev overdraget til enken, Birthe Marie, der blev siddende som enke i gården. Året efter købte sønnen, Jens Christensen Hald gården, men hans mor beholdt de omtalte tiende-anparter.

Efter at Birthe Marie Jensdatter havde været enke i knap 5 år, giftede hun sig igen, da hun var lige knap 62 år gammel. Det skete i Sahl kirke den 6. juni 1833, og brudgommen var enkemand Niels Christensen, vistnok kaldet Piilgaard, fra Ål i Sahl sogn; han var 62 år gammel. Han var født i Ryde sogn i 1771 som søn af Christen Piilgaard.

Også sin anden mand overlevede Birthe Marie. Han døde i Ålskov den 19. oktober 1852, 81 år gam-

mel. Hun selv døde i julen 1860, den 27. december på Svenstrup mark. Hun var da 92 år gammel og betegnes »almisselem«, hvilket nok kan undre; måske er hun død, mens hun har været rundt på gårdene for at tigge. Men sønnen sørgede dog for, at hun blev ført hjem til Sevel og begravet på kirkegården der.

Ane nr. 6.

Jens Christensen.

Han blev født i Geddal i Ejsing sogn 1771 og blev døbt i Ejsing kirke 1. søndag efter påske som søn af Christen Andersen Haulund og hustru Karen Jensdatter. Han døde den 15. oktober 1848 og blev begravet den 24. oktober på Ejsing kirkegård, 77 år gammel »af alderdom og vattersot.«

Han blev gift i Ejsing kirke den 10. december 1802 efter lysning 1. gang den 29. oktober med

Ane nr. 7.

Kiersten Jensdatter.

Hun blev født i Egebjerg i Ejsing sogn 1773 og døbt i Ejsing kirke 2. søndag i advent som datter af Jens Dalsgaard og hustru Mette Laurisdatter. Hun døde i Skårtofte i Ejsing sogn den 13. januar 1850 og blev begravet på Ejsing kirkegård den 20. januar, 75 år gammel. »Død af alderdom.«

I deres ægteskab var børnene:

1. **Anne Jensdatter**, født 1803 og hjemmedøbt 2. oktober. Hun blev gift med Jens Christensen Hald i Sevel. Se ane nr. 3, side 20.

2. **Christen Jensen**, født 1806 og hjemmedøbt 8. marts. Der haves ingen yderligere oplysninger om ham.

3. **Mette Cathrine Jensdatter**, født 13. november 1808, død 2 måneder gammel.

4. **Jens Jensen**, født 29. december 1809; han døde som spæd.

5. **Jens Jensen**, født 1811, fremstillet i kirken 3. november; han var gift med Karen Laurisdatter fra Vejby i Salling. De boede i Pilgård i Egebjerg i Ejsing sogn.

6. **Anders Jensen**, født 1815, fremstillet i kirken 26. november; han døde 13. januar 1817.

7. **Niels Christen Jensen**, født 7. juli 1818; han var gift med Ane Thomasdatter og boede som indsidder i Roest.

Jens Christensens far, Christen Andersen, havde købt Store Skårtofte fri af Landting, og i år 1800 overlod han så gården til sønnen, der vistnok gik under navnet Jens Toft. I den anledning blev følgende skøde affattet:

Underskrevne Christen Andersen, boende i Stor Schaartoft i Ejsing sogn vitterliggjør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til min hjemmehavende søn, Jens Christensen og hans arvinger, den af mig påboende sted, der er stående for hartkorn i alt agger og eng 2 tdr. 7 skp. 2 fr. 19/10 alb i Gieddahl bye, Store Schaartoft kaldet, beliggende i Ejsing sogn, Ginding herred, Ringkjøbing amt med alle dertil liggende rettigheder og herligheder, således som jeg samme ejer og har tilkøbt mig efter derpå meddelt aucti- ons skøde af dato 1. aug. 1799, hvilken kjøberen herved overleveres til hjemmel tilligemed den på ejendommen stående bygning og ald min ejende og havende besætning, inden og uden dørre, det være sig af hvad naun nævnes kand, hvilket alt skal tilhøre bemelte Jens Christensen som en fuldkommen ejendom, frie for hver mands tiltale, såsom han har fyldestgjort mig for den accorderede kjøbe summa, 400 rd. – skriver fire hundrede rigsdaler – således som ved forening mellem mig og mine øvrige børn i dag er bestemt, og bliver kjøberen pligtig at holde sig den contract efterrettelig, som mellem ham og mig om min og kones ophold og underholdning af og i stedet dags dato er bestemt, hvilken dette skøde vedheftes til efterlevelse og oplysning.

Skulde noget af det herved solgte ved lov og dom blive kjøberen fravundet, skal sælgeren og arvinger efter lovlig adfærd være pligtig at erstatte det fravundne.

Da dette sted forhen har lagt under Landting hovedgårds completering og derfra solgt, påligger det kjøberen i følge mig meddeelt skøde, at dette sted ingensinde enten samlet eller i mindre deele måe afhændes til nogen hovedgårds completering eller deraf svares hoverie, som og at kjøberen skal være forbunden at holde sig alle angående bøndergodsets udstøknung fra hovedgårdene udgangne eller udgående anordninger efterrettelig for så vidt dette sted vedkommer.

Dette skøde er til stedfæstelse af mig selv egenhændig underskrevet og til vitterlighed ombedet undertegnede 2de mænd Jens Raunholt i Lille Schaartoft og Christen Jensen i Gieddahl med mig til vitterlighed at underskrive.

Datum Schaartoft i Ejsing sogn den 7. april 1800

*Christen Andersen Giedall
Til vitterlighed efter begjæring
Jens Raunholt Christen Jensen*

Jens Toft måtte ud og låne penge for at kunne klare forpligtelserne overfor sine forældre og søskende ved overtagelsen af gården. Der var slægtsforbindelser til sognene i Sydsalling, og det er hos en velhavende gårdmand i Lem sogn, han låner den nødvendige kapital, 298 rigsdaler.

Jens Christian Jensens oldeforældre

Ane nr. 8.

Jens Christensen Hald.

Han blev født omkring 1712–13; det kan ikke nærmere præciseres, hvornår han blev født, idet kirkebogen for Sevel sogn mangler for nogle år her. Han var søn af Christen Pedersen og hustru Chiersten Christensdatter i gården Hald i Sevel sogn og by. Han døde i 1787 i samme gård, 75 år gammel og blev begravet på Sevel kirkegård den 9. december.

Han blev formodentlig gift i slutningen af 1740-erne, men da kirkebogen atter savnes fra 1733 til 1769, kender vi hverken tidspunktet for brylluppet eller hustruens navn, tilmed er hun også død i denne periode. Men da første datter i Jens Halds andet ægteskab kom til at hedde Maren, er der en vis sandsynlighed for, at også den første kone bar det navn.

I dette ægteskab var der ifølge en folketælling for Sevel sogn i 1769 følgende børn:

1. *Margrethe Jensdatter*, født omkring 1750. Hun blev gift med Thomas Nielsen, enkemand af Bek (i Mogenstrup). Deres søn Jens Thomsen opholdt sig i 1787 i Hald.

2. *Kiersten Jensdatter*, født omkring 1754; hun blev konfirmeret i Sevel kirke i 1770.

3. *Christen Jensen Hald*, han blev født omkring 1758. Se ane nr. 4, side 21.

Jens Christensen Hald var gift anden gang med Maren Thomasdatter; det er muligvis hende, der blev døbt i Sevel kirke i 1727 den 2. søndag efter påske som datter af Thomas Stephensen i Trandum Skovby. Da hun blev gift med Jens Hald, var hun selv enke; det vides ikke, hvem hun tidligere var gift med, men der var en del børn i dette ægteskab: Grethe, født omkring 1747; Karen, født omkring 1749; disse to kan dog i følge folketællingen i 1769 godt være Jens Halds døtre, men det er ikke sandsynligt. Ellen, født omkring 1745 og Jens Jensen, født omkring 1754.

Sammen havde Jens Hald og Maren Thomasdatter i deres ægteskab børnene:

1. *Thomas Jensen*, han blev født omkring 1768.

2. *Maren Jensdatter*, hun blev født omkring 1770; hun døde fastelavnssøndag 1791, 21 år gammel.

Jens Hald var blevet fæster i gården sandsynligvis efter sin fars død i 1740-erne. Endnu i 1742 er det faderen, der nævnes som fæster i Hald i skoleregnskabsprotokollen fra Sevel sogn. Men i pastor Hans Giestens kollektbog af 12. april 1755 er det Jens Hald, der yder en skærv på 2 skilling til Vajsenhusets drift.

Da Jens Hald var død, og sønnen Christen havde overtaget gården, rejste Maren Thomasdatter fra Hald. Ved folketællingen i 1801 boede Jens Christensen Halds enke, Maren Thomasdatter som almisselem hos bonde og gårdbeoer Christen Knudsen i

Trandum Skovby. Hun døde som almisselem hos Anders Sørensen i Djeld i 1812, 85 år gammel. Den 21. januar mødte degnen Sejersén og Jeppe Gadegaard i hendes dødsbo i Djeld for at registrere og vurdere boet. Den dag, hun blev begravet, blev der så holdt auktion over hendes fattige ejendele, der indbragte 3 rdl. 2 mark og 14 skilling.

Ane nr. 10.

Jens Jensen Heede.

Han blev født 1745 i Hedegaard i Tinckerdal i Borbjerg sogn og blev døbt i Borbjerg kirke 3. søndag efter påske. Han var søn af Jens Christensen Schougaard og hustru Birgitte Christensdatter. Han døde som aftægtsmand i Nygaard i Tinckerdal (Trabjerg) den 24. september 1835, 90 år gammel og blev begravet på Borbjerg kirkegård den 4. oktober.

Han blev gift i Borbjerg kirke den 23. maj 1764 med

Ane nr. 11.

Anna Christensdatter.

Hun blev født 1742 i Egelund i Haderup sogn og blev døbt i Haderup kirke 3. søndag efter påske som datter af gårdfæster Christen Andersen og hustru Maren Andersdatter. Hun døde i Nygård den 23. december 1814 og blev begravet på Borbjerg kirkegård nytårsdag 1815.

I deres ægteskab var børnene:

1. *Jens Jensen*, født 1765.

2. *Christence Jensdatter*, født 1767.

3. *Birthe Marie Jensdatter*, født 1771. Se ane nr. 5, side 21.

4. *Kirsten Jensdatter*, født 1775.

Der fortælles mere udførligt om dette ægtepar og deres børn i de to følgende afsnit, »Ved muldjordens rand« og »Fra hedegård til Nygaard«.

Ved muldjordens rand

Længst ude mod øst i Borbjerg sogn, hvor bakkerne med den frugtbare, lermuldede jord går over i de vidtstrakte hedepladers lyngklædte sand, lå fra langt tilbage i tiden en lille landsby, Tinckerdal, en 5–6 gårde med et beskedent hartkorn, men med stort jordtiliggende, hovedsageligt bestående af hede og tørvemoser. I små lerklinede huse med tunge lyngtage levede disse nøjsomme hedeboer en ofte kummerlig tilværelse. Når krige hærgede landet, når dårlige år bragte misvækst på markerne, eller når sygdom huserede blandt kvæget, så kom gårdene let til at stå øde. I en indberetning fra 1716 hedder det:

»Udi dette forår, nemlig aprilly er det tildraget sig, at nogle rytterpartsgårde og steder i Søvell, Sáll og Borbjerg sogner under Lundenis og Bøuling amter er bleven ganske øde, nogle formedelst beboerne derpå er aldelis bortrømt, og endskønt man søgte at lyse efter dem på behørigte steder, har de dog ikke våren at finde, andre formedelst tilslagne vanheld, at de mistede endel deres bæster og kvæg, så de derover er geråden i stor armod, hvorfor ingen af dem ved egen hjælp kunne pløje jorden ved bemeldte steder i dette forår, langt mindre skaffe sædekornet tilveje, som i stedenes jorder skulle såes . . .«

Gården i Borbjerg sogn, var netop en hedegård i Tinkerdal, som Søren Madsen var rendt fra. Ved en auktion over disse ødegårde købte godsejer Chr. Linde fra Volstrup denne gård.

Gården Heede, som her skal følges gennem nogle generationer, hørte, ved den tid beskrivelsen begynder, under Ausumgaard.

Når de store godser overhovedet var interesserede i disse hedegårde, der tilmed lå så langt borte, at der ikke kunne blive tale om, at de kunne yde egentligt hoveri på hovedgården, så hænger det ganske givet sammen med, at det i stigende grad var blevet vanskeligt at skaffe ildebrændsel til at opvarme de store hovedbygninger, herremændene lod bygge. I fæstebrevene for disse gårde herude i Tinkerdal er bøndernes forpligtelse til at levere tørv og lyng nøje understreget ved truslen om fæstets fortabelse, hvis ikke kravene blev indfriet.

Ved begyndelsen af 1700-tallet boede i Heede en fæster ved navn Las Christensen, som var gift med Margrethe Nielsdatter; de havde flere børn, også en søn Niels Lassen Heede, som muligvis har overtaget gården efter sin far i begyndelsen af 1700-tallet. Han døde iøvrigt i Borbjerg sogn i 1766, 79 år gammel.

Omkring midten af århundredet hedder fæsteren Jens Christensen Schougaard og hans kone var Birgitte Christensdatter. Jens Christensen var fra (Nørre) Skovgård i Mejrup og hans kone var fra Gundesborg i Sir.

Jermiinerne i Ausumgård forstod at få dygtige unge folk sat ind som fæstere i deres gårde. Her har rimeligvis været en driftig mand, som Ausumgårdmanden gerne har villet hjælpe, sig selv til gavn, og sådan må det være gået til, at Jens Schougaard kom til Tinkerdal i Borbjerg sogn, hvor han hurtigt blev kendt som Jens Heede. Ægteparret er formodentlig ikke flyttet til Heede straks efter brylluppet, idet kirkebogen i Siir fortæller, at den 2. januar 1737 døbtes Jens Schougaards søn, Chresten, som iøvrigt døde kun 4 dage gammel. Men i 1740 ved vi, at de boede i gården.

Fra denne tid findes der en beskrivelse af Borbjerg sogn, som sognepræsten, von Hjelmcrone har skrevet. Til belysning af livsvilkårene for bønder på den tid medtages den her.

»Sognets bedste næring er af heste, kvæg og svin, som landmanden årlig sælger. Iligemåde avles god rug, byg og havre, hvoraf sælges en hoben og udskibes på Limfjorden til Ålborg. Markerne er bekvemme til disse slags sæd og

meget bærsomme, hvilket kommer dels af beboernes flitighed, da man med sandhed kan sige, at de fleste er rette jorddyrkere, og dels af den gødning, som jorden på nogle steder får af kride, og på nogle steder af den 4 a 5 dele værende jordsmon (mergel) eller blåagtig ler, der lige så vel som kride ligger i horisontale, flade skiver og har et alkalisk væsen. Denne lim, der indeholder såvel mineralske som vegetabiliske masser, graves op om sommeren i tørt vejr og køres i dynger, men før vinteren begynder, spredes den ud på ageren, som først må være fælet, at den kan ligge vinteren over og vel smuldres, om foråret pløjes den ned, og jorden besås; vil man give den tillige lidt gøde, er det så meget des bedre.

Det første år mærkes ikke synderlig nytte af denne lim, men det 2., 3., 4., 5. og 6. år må man forundre sig over den herlige virkning og den overflødige Guds velsignelse på marken, og ligeledes græs med mængder af røde og hvide kløver; men man må vel agte følgen: 1. der må ikke tages uden 5 kjærve derefter, 2. at man lader marken efter 6. kjærv hvile i den sædvanlige tid, som her i egnen på de fleste steder er 5 eller 6 år, 3. og at man ikke lægger limen for tyk, mere end 1 læs må 3 favne jordemål i kvadrat ikke have. Vel kan jorden frembære en 12 a 14 kjærve efter hinanden, men når den er brugt i såmange år, bliver den ubrugelig i en mands levetid både til korn og græs, med mindre man igen efter den engelske måde vil lægge et godt lag sur kold jord på den, da det lader til, at den igen derved kunne sættes i stand til at bære korn - jeg siger alene, det lader dertil, nemlig a priori, thi selv har jeg ikke haft lejlighed til at prøve det. Man kan også lægge limen enten tykkere eller tyndere, end oven meldt er, men også til skade; thi lægges limen for tykt, bliver jorden så løs, at den ikke straks i hvileårene vil lukke sig, og lægges den for tynd, får man ikke synderlig fordel deraf. Når alt dette iagttages, kan limen sikkert bruges uden mindste fare for at fordærve jorden, som jeg nu i mere end 17 år har haft prøve på og må tilstå,



Hjørneskab. Tegning af Kr. Noes.

at den almindelige tanke om limen, at den gør en rig fader, men en fattig søn, er i så fald ganske urigtig, da den derimod er rigtig nok, hvor den misbruges, som også er sket somme steder her i egnen, dog ikke uden i begyndelsen, da limen først blev funden, og man ej vidste ret omgangen dermed. –

– Af fiskeri haves ikke, uden i Holmgård sø og Borbjerg sø. Sognepræsten tilhører fiskeret i den første og mølleren i Borbjerg mølle den sidste. Fiskene i disse 2 søer er brasen, gedder, aborrer, skaller og ål; men der fås ej mere deraf end til egen fornødenhed. Fra Limsfjorden, som er ½ mil herfra, og Vesterhavet, som er 4 mile herfra, får andre her i sognene deres fornødne fiske. – Af jernerts lader det til, man har mangel. Af ildingsbrændsel haver man knap det fornødne.

Man kan formode, at den unge mand i Heede også har gjort sine forsøg med mergling af de magre jorder der længst ude i sognet.

Her i Tinkerdal blev der født tre børn. Den ældste var en pige; hun blev født i 1740 og døbt i Borbjerg kirke 5. søndag efter påske. Hun hed Chrestenze, vel opkaldt efter broderen, der var død som spæd. Hun blev gift samme dag som sin bror Jens, nemlig den 23. maj 1764 i Borbjerg kirke med Bertel Laursen fra Naur sogn, men hun døde allerede året efter den 3. marts 1765 kun knap 25 år gammel og blev begravet på Naur kirkegård.

I 1745 fødtes Jens Jensen, der senere skulle overtage gården, Heede. Han blev døbt i Borbjerg kirke 3. påskedag, og han blev båret til dåben af en moster fra Hjerm, Jens Bjerregaards kone; fadderne var Jens Bjerregaard selv, Ole Dal og hans kone samt Jens Laursen og hans datter.

Anna blev født i 1747, men hun døde som 11-årig, idet hun omkom ved en drukneulykke.

Faderen, Jens Heede, dør allerede i 1760 og bliver begravet på Borbjerg kirkegård den 19. oktober kun 61 år gammel. Da sønnen, Jens endnu ikke er gammel nok til at overtage gården, driver enken, Birgitte Christensdatter den videre. Men allerede i 1764 overdrager hun fæstet til Jens, der kun lige er fyldt 19 år.

Godsejer Jermiin til Ausumgård udsteder i den anledning følgende fæstebrev:

Jeg Thomas Just Jermiin, Deres kongl. majestæts consistorialråd, etc. kjendes at have stæd og fæst, ligesom jeg hermed stæder og fæster til Jens Jensen det sted i Borbjerg sogn, norden Tinkerdal beliggende, Heedegården kaldet, som hans fader, Jens Christensen Schougaard for nogen tid beboede og fradøde, og nu af moderen, Birgitte Christensdatter godvilligen til sønnen opladt imod at nyde sit ophold af stedet, så længe hun der forbliver, hvilket sted, som efter den nye matricel stæe for hartkorn 2 tdr. 3 skpr. 2 fdkr., bemeldte Jens Jensen sin livstid måe nyde i fæste, så længe han deraf årlig og i rette tid svarer alle kongl. skatter af ordinære eller ekstraordinære, som nu ere eller herefter måtte påkomme. Bjerger og udleverer til sin rette tid, ligesom hans fader og formænd, årlig 60 læs gode hedetørv, hvert læs til 20 snese beregnet, samt leverer årlig 8 dage før Michelsdag på Ausumgård 1 td. god sæderug. Holder stedets nuværende bygning i lovforsvarlig stand og den forbedrer, samt af ejendommen intet til upligt bruger, meget mindre af anden at lade bruge, men således både stedet og ejen-

dommen at omgæes, som ved årlig syn kan eragtes forsvarlig.

Og som de ovenanførte 60 læs hedetørv til Ausumgårds brug er det vigtigste og fornødne af alt, hvad som af hele godsets reuener oppebæres, så bliver det endvidere herved iagttaget, at i fald med denne tørveleverance til sin rette tid skulle ske nogen forhaling eller forsømmelse, mister straksan dette fæstebrev uden videre lovmål og dom sin kraft, og Jens Jensen Heede at tåle det til en anden bliver henfæstet.

Retter sig i det øvrige efter hans majestæts lov og forordninger og sit herskab eller andre hørig og lydlig, alt under fæstets forbrydelse.

Dets til bekræftelse under min hånd og signette.

Ausumgård den 9. marts 1764

Jermiin.

Moderen, Birgitte Christensdatter var ved den tid ikke mere end 50 år gammel, og 1½ år efter at hun havde afstået fæstet på gården, giftede hun sig den 25. oktober 1765 i Borbjerg kirke med Melchior Nielsen Smed fra Siir sogn. Ægteparret kom til at bo i Naur, hvor Birgitte Christensdatter døde i 1780 og »blev den 4. juni begravet i hendes alder 66 år og to måneder.«

En god månedstid efter at Jens Jensen havde overtaget gården, giftede han sig den 23. maj 1764 med Anna Christensdatter fra Tinkerdal.

Da de fra landsbyen der længst øster på i sognet kørte til Borbjerg kirke for at blive viet, så har de ikke taget den lige vej over kirkebroen; det har de som andre brudfolk ikke turdet; i stedet for kørte de den længere vej over Trabjerg og Kjeldsmark norden om møllesøen. Det forholdt sig nemlig sådan:

»Derovre i Borbjerg skulle de have dem en kirke bygget, og så er der en bakke, som går ud fra sydøstsiden af Borbjerg møllesø, Gjeddebjerg kaldes den; der byggede de kirken. Nå, de bygger løs, men hvad de bygger der om dagen, det bliver revet ned om natten.

Så kom de i snak med trolden om dette her og fik gjort den akkord med ham, at han ikke måtte forstyrre dem i arbejdet, når de byggede kirken et andet sted. De skulle opføde to røde tyrekalve, til de blev år gamle, og så skulle de slås ud; hvor de lå om morgenen, skulle kirken bygges; men til gengæld ville han også have den første og den sidste brud, der som mø kom over kirkebroen.

Borbjerg kirke.



Kalvene lagde sig på den anden side af kvagen (bundløst morads) og da det er sandjord, mener man, at navnet først har været Bårbjerg (bår = bar, mager).

Derfor er det, folk øster fra kører den dag i dag med bruden norden om møllesøen. Der er kommet to brude over broen, den første hun blev tagen. Idet trollden førte hende bort, rakte hun brudekransen hen til brudgommen, og den beholdt han. På det sted, hvor hun blev tagen, står en hvid dame og kjærner om natten. Den anden brud kom godt over, men det var på hjemvejen, og det turde de nok vove, for hun var frugtsommelig.«

Efter Jydske Folkesagn.

Først i 1908 blev forbandelsen brudt, da Ole Sørensens datter kørte over kirkebroen på vej til kirke for at blive gift med møllersvenden i Borbjerg mølle E. Klysner. I den anledning skrev hjemstavnsdigteren Jens Peter Løvig, der selv boede øst i Borbjerg sogn og iøvrigt hører vor slægt til, følgende digt.

*I lyse nat og i klæder hvide
til Kirkebro den møllersvend monne skride
at vove en dyst med den lede trolld
foruden lanse og hjelm og skjold;
med ordet, som det nu her skal falde,
han trollden frem for sig monne kalde:*

*»Hør trolld! jeg agter en brud at tage,
fra Trabjerg vi her over broen age,
den lange omvej vi ej vil køre
på denne årstid og i dette føre;
men bruden min lader du i ro,
det koste dig liv og troldebo.*

*Thi sagnet siger, at du skal eje
den første brud ad disse veje;
men hvis du vover min brud at røre,
skal dette over dit hoved føre,
at straks jeg lukker dig møllens sluse,
så vandet ind i dit bo skal bruse.*

*Og ej jeg tøver, men jeg vil haste
din skælm at drukne, derefter kaste
dig op på engen ved vejens færdsel
til menneskers spot, men til trolldes rædsel.
I tusind år nu du folk har skræmmet,
din trolldemagt vil jeg have hemmet.*

*Den trolld han ærgred sig gul og grøn,
thi fluks for gerning han frygted løn,
det var et under, han i flint ej sprang,
han lod det dog være denne gang;
thi trolde er bange for at dø,
om kampen end gælder den væne mø.*

*Og lyse nætter og hvide klæder
nok lysets børn, men ej trolde glæder.
Den trolld var besejret, den brud kan vandre
på broen over og siden andre,
og trolldens hu må sig ganske vende,
han er nu som andre pebersvende.*

Men tilbage til Anne Christensdatter, den unge kone i Heede. Hvor stammede hun nu fra?

Der skal vi øst på. I gården Øster Vistorp, der på den tid hørte til Haderup sogn, boede ved 1700-tallets begyndelse som fæster i den ene halv-gård, Anders Pedersen, kendt som Anders Boel. Han døde der den 16. april 1758; han var enkemand, idet hans kone, der sikkert i følge reglerne for opkald har heddet Anne, var død i samme gård i maj 1755. De havde flere børn, her er det sønnen Christen Andersen, vi skal beskæftige os med. (Se ane nr. 22)

Anders Pedersen Boel synes at have været en initiativrig mand, der gennem tiden havde forskellige gårde i fæste under herregården Volstrup.

I 1739, da han boede i en gård i Tinkerdal, stod der en halv fæstegård øde i Egelund i Haderup sogn; den tidligere fæster, Søren Christensen var stukket af fra det hele og havde efterladt gården ribbet for besætning og inventar og med bygningerne i forfald. Godejer von Zytphen var derfor naturligvis interesseret i at få gården besat igen; derfor får Anders Pedersen og hans unge, endnu ugifte søn, Christen, den i fæste på meget rimelige betingelser.

De skal straks, d.v.s. i slutningen af 1739 flytte fra Tinkerdal til Egelund, og de får lov til at tage besætning, korn, redskaber og inventar med sig; alt, hvad han skal lade blive tilbage i Tinkerdal, er et bord og et sengested.

I rede penge får de udbetalt den beskedne sum af 10 mark til hjælp til at købe en hest eller en ko. Nok så meget betyder det, at de bliver fri for at betale nogle af de skatter, der var forfaldne til betaling eller ville blive det til april kvartal 1740. Sædekornet, der skulle sås til foråret, og som den forrige fæster vel havde solgt eller spist, sørger herremanden for, ligesom han giver dem løfte om to tønner rug til sommerføden. Søren Christensen havde ikke blot ladet det hele lige så stille forfalde; før han stak af, havde han brækket loftet i stuehuset ned. Anders Boel og hans søn får derfor tilsagn om nye loftsfljæl.

Endvidere indføres den bestemmelse i fæstebrevet, at når Christen Andersen »sig udi ægteskab agter at begive«, og forældrene gerne vil trække sig tilbage, så skal der indrettes lejlighed til dem i vestenden af stuehuset, hvor de skal bo frit, så længe de lever og iøvrigt have indtægten af så stort et stykke jord, som skønnes tilstrækkelig.

I gården i Egelund bor der i et værelse en kone med sin ko og foder til den. Er det mon Søren Christensens kone? Men hun skal i hvert fald have lov til at blive boende til 1. maj 1740, og koen skal have sit foder, men gødningen fra den skal blive ved gården.

Men Anders Boel har åbenbart gerne villet have mere jord i Tinkerdal; den 12. april 1745 får han fæstebrev på en mindre ejendom, som Stephen Jensen hidtil havde haft, og ikke længe efter, den 7. maj samme år, bytter far og søn så deres fælles fæstegård i Egelund med en gård i Tinkerdal, som Thomas Andersen havde i fæste. Von Zytphen havde ikke noget at indvende mod skiftet og udsteder nye fæstebreve. Thomas Andersen, der stammede fra Feldborg, hav-

de været landsoldat og havde så sent som i februar 1745 fået fæstebrev på gården i Tinkerdal, men nu flytter han altså til Egelund i sit hjemsovn.

I Anders Boels og Christen Andersens nye fæstebrev nævnes, foruden de sædvanlige betingelser og ydelser, det særlige, at de årligt skal grave 40 læs tørv i Østheden, og de skal både »rejses og rojles«, d.v.s. tørres og sættes i stakke.

Det må formodes, at Anders Boel og hans kone, der ikke længere var helt unge, snart efter er flyttet til Øster Vistorp, hvor de vel er gået på aftægt hos sønnen, Niels Andersen.

Sønnen, Christen Andersen, der var født omkring 1713 og som var fælles med faderen om gården i Tinkerdal, giftede sig i 1740 med Maren Andersdatter, der var født omkring 1721, hvor vides ikke, men måske i Haderup sogn. Den 3. søndag efter påske 1742 havde de datteren Anne Christensdatter (Ane nr. 11) i kirke i Haderup. Hun blev båret af Edel Povlsdatter fra Hvolbæk, og fadderne var Anders Boel og Enevold Michelsen fra Egelund, Albret Andersen fra Øster Vistorp, Anna Jensdatter fra Staulund samt Maren Pedersdatter fra Øster Vistorp.

Christen Andersen, der havde fulgt faderen i de forskellige handler, slår sig nu til ro i Tinkerdal; i 1751 fødes en søn, Anders Christensen og i 1764 datteren Kirstine Margrethe Christensdatter, der senere blev gift med Jakob Pedersen, der boede i Tinkerdal.

Ovennævnte søn, Anders Christensen overtog i 1772 fæstet på gården efter sine forældre. I den anledning udstedte Øllegaard Marie Jermiin, der var enke efter Volstrups tidligere ejer, major von Klingenberg, et fæstebrev, som indeholder de samme bestemmelser, som da faderen i 1745 fik fæstebrev; dog er der en bestemmelse vedføjnet om, at hvis sønnen skulle dø før faderen, så skulle denne igen overtage fæstet af gården.

Anders Christensen giftede sig i 1776 med Maren Madsdatter, der var fra Borbjerg sogn. De fik yderligere en gård i Hogager i fæste. De to gamle levede endnu en del år. Men i 1790 skriver præsten i Borbjerg kirkebog:

»Den 9. søndag efter trinitatis prædikede jeg over Christen Andersens hustrue i Tincherdahl, 69 år gl., og havde levet med hendes mand 50 år, hendis navn var Maren Andersdatter«.

Den 19. marts 1792 blev Christen Andersen selv stedt til hvile på Borbjerg kirkegård, 79 år gammel.

Op hermed er vi så fremme igen ved Jens Jensen (Ane nr. 10) og hans kone Anne Christensdatter (Ane nr. 11), som var blevet gift i Borbjerg kirke den 23. maj 1764 og nu boede i gården Heede.

I dette ægteskab var børnene:

1. *Jens Jensen*, født i 1765, døbt den 3. maj i Borbjerg kirke. Han overtog gården efter sin far, men døde allerede 1825.

2. *Christence Jensdatter*, født 1767, døbt i Borbjerg kirke 22. søndag efter trinitatis. Det vides ikke, hvad der blev af hende.

3. *Birthe Marie Jensdatter*, født 1771 og døbt i Borbjerg kirke 2. søndag efter trinitatis. Se ane nr. 5, side 21.

4. *Kirsten Jensdatter*, født 1775 og døbt i Borbjerg kirke 21. søndag efter trinitatis. Hun blev i 1798 gift med Niels Christian Knudsen, som ved den tid overtog Nygaard i Trabjerg. Hun døde som aftægtskone hos sin søstersøn i Hald i Sevel i 1863, 88 år gammel.

Omkring 1770 er det, at Struense indfører en række reformer i Danmark, også inden for landbruget. Hidtil havde bøndernes hoveri og fæsteforpligtelser ikke været altfor nøje formuleret, og misbrug fandt sted. Struense, der var tilhænger af bondefrigørelsen, fastsatte ved en forordning af 1771, hoveriets omfang, på grundlag af godsejernes indberetninger til det såkaldte generalhoverireglement. For gården Heede, som ellers var fæstegård under Ausumgård, opgiver herremanden på Volstrup, at den

1. ejes af Jens Jensen
2. har sædeland både besæet og i hvile (brak) beregnet til 9. tdr. og 4 skp. rugsæd.
3. kan yde 2 læs hø hver af 32 lispund.
4. har ret til græsning i fædrift af 3 stk. kreaturer.
5. står for hartkorn 2 tdr. 3 skp. 2 fdk.
6. svarer i landgilde 8 skp. rug.
7. har ingen hoveriforpligtelse
8. ligger to mil fra hovedgården
9. markerne inddelt i 10 tægter og
10. boniteten (jordens kvalitet) er »slet sand«.

Fra Hedegård til Nygård

Tinkerdal i Borbjerg sogn var fra gammel tid en typisk vestjysk landsby, hvor den enkelte gård havde jord mange forskellige steder, hvorfor fællesdrift var nødvendig. Under landboreformerne i slutningen af 1700-tallet tilstræbte man at ændre denne dyrkningsform for at give plads for den enkelte bondes eget initiativ. Ved en kongelig forordning af 1781 fik godsejerne besked om, at de skulle sørge for, at landsbyernes jorder blev udskiftet, således at hver enkelt gård fik sin jord samlet på et enkelt eller et par steder. Det betød ofte, at en del af gårdene flyttede ud på den jord, de ved udskiftningen havde fået tildelt. Hvad Tinkerdal angår, så har udflytningen været så grundig, at man næppe i dag kan tale om stedet som en landsby.

I årene 1787 – 88 fandt udskiftningen af jorderne i Borbjerg Østerhede sted, og gården Heede udflyttedes fra Tinkerdal og fik nu navnet Nygård, ofte egentlig fejlagtigt benævnt Nygård i Trabjerg.

Ved den tid var fæstegårdmanden Jens Heedes helbred ikke for godt, men da han nu havde haft alt besværet med at flytte gården ud og bygge den op af ny, så lover godsejer Jermiin på Ausumgård ved en skrivelse af 13. april 1788, at gården skal blive i slægten, og allerede den 5. maj udsteder han fæstebrev til sønnen, den unge Jens Jensen:

Jeg Jens Jermiin til Ausumgård, deres kongelig majestæts kammerjunker, gjør vitterligt: at jeg formedelst Jens Jensen



Bondestue på heden. Zinkætsning 1887.

Heede i Tinckedahl hans svaghed og den med hans steds udflytning forbundne byrde haver i følge mit beviis af 13. april sidst til forsikring, en fremmed ej skal tage fordelene af hans besværing ved anmeldte udflytning, fæstet, ligesom jeg hermed steder og fæster hans eeneste søn, Jens Jensen, det mig tilhørende sted i Tinckedahl af hartkorn 2 tdr. 3 skr. 2 fdkr. på følgende conditioner.

1

Betaler fæsteren Jens Jensen til behørig tiid og sted alle kongelige personelle og reale skatter, som nu ere eller påbydendes vorder.

2

Svarer årlig landgilde såleedes: indtil 1799 årligen 1 td. sæderug og 4 rdl. samt i ydfærdig stand 20 læsser heede tørv. Derefter 1 td. rug og 6 rdl. samt 10 læsser tørv, dog med vilkår, om Ausumgårds ejer mod formodning skulle fornødigere flere heede tørv, da decorteres Jens Jensen 2 rdl. for hver 20 læsser, han graver; levere årlig på gården et læs tørv.

3

Bygning og besætning stedse at holde i god stand.

4

Intet fra gården af høe, halm eller ejendom at sælge, leje eller lade bortkomme, ej heller at sælge af stedets heede og moser til anden. For resten i et og alt som en fæster retter sig efter hans majest. love og anordninger.

Til bekræftelse under min hånd og sejl.

Ausumgård den 5. maj 1788.

J. Jermin.

I en vedføjelse til fæstebrevet fastslåes gårdens forpligtelse overfor sognepræsten i Borbjerg med hensyn til levering af ildebrændsel. Udskiftningskommissionen, der var begyndt sit arbejde i 1787 og afsluttede det i 1788, havde bestemt, at det for gårdene i Borbjerg Østerhede skulle gælde at:

Pr. tønde hartkorn skal præsten have et læs tørv og et læs klyner eller i begges sted et læs lyng, som han selv altsammen graver der, hvor bonden graver hans og slår efter anvisning.

Nu fik Jens Jensen naturligvis travlt med at få bygget sin nye gård, og 1½ år efter fæstebrevets udstedelse kan godsejeren lade afholde syns- og taksationsforretning over bygninger, redskaber og indbo. Heraf fremgår det, at det var en firlænget gård, nogenlunde veludstyret med redskaber, men det undrer en noget, at besætningen ikke var større; det skyldes vel, at det stadigvæk dog var en hedegård.

Anno 1789, torsdagen den 22. oktober indfandt vi underskrevne os, efter rettens udmeldelse af dato 16. oktober sidst, på Ausumgårds i Borbjerg sogn udi den til fæsteren, Jens Jensen forlængst bortfæstede gård, Nyegård kaldet, for at syne og taxere bemeldte gårds bygninger og inventarium af vogne, plove og harver, som til avlingens drift behøves, hvilken forretning til nu har henstået, fordi bygningerne ikke før ere blevne fuldførte.

Vi foretog da først besigtigelse over gårdens bygning og befandt:

1. Vånings huset at beståe af 11 fag og en kue ved vester ende, opført af fyhr tømmer og stråe tag, på sønder side med teglmuurede vægge, på nør side og enderne leervægge, i god stand og behøver ingen reparation.

2. Stalden østen i gården bestående af 6 fag, opført af eeg og almt undertømmer, fyhr overtømmer, stråe- og lyngtag, samt leervægge i middelmådig stand, behøver til reparation på taget hvert fag 4 mark = 4 rdlr.

3. Laden sønden i gården af nye opført denne sommer, bestående af 6 fag og opbygget af fyhr-tømmer, stråe- og lyngtag, samt leervægge i god stand og behøver ingen reparation.

4. Lyng- og fårehuset vesten i gården bestående af 12 fag opført af elle- og almt undertømmer, samt fyhr overtøm-

mer, stråe- og lyngtag, samt leervægge i middelmådig stand og behøver til reparation a fag 5 mark er 10 rdlr.

Dernæst foreviste fæsteren os gårdens tilhørende besætning, som blev synet således:

1 beslagen vogn med harver skrav og lejrer og øvrige tilbehør.	1 slibsten med jern axel
1 træe-vogn med møgfyæl	2 høe leer med skaft
1 sæde vogn drettøj	3 river
1 ringere dito til ploven	1 pr. hartøj, 1 kjerne fork, 1 mindre dito
1 plov med tilhørende jern	2 tørvespader
1 harve med tænder	2 lyng leer
2 jern greb	1 hakkelse kiste med kniv
2 træe skovle	2 solde, 3 korn sække
1 øxe, 1 hammer, 1 knibtang	1 vifte
1 saug, 1 naver og 1 spegerbor skaft	1 brun hest, 14 år gammel
	1 sort hoppe, 15 år gl.
	1 gammel sort hoppe

Hvilken besætning og inventarium vi ansee tilstrækkelig til gårdens avlings drift og de komrejser fæsteren skal gjøre.

Ved denne forretning anmeldte de afgående og tiltrædende fæstere, at de begge vare enige om, at den i stedet værende indboe og fæe kreaturer, som den fratrædende fæster til deels med stedet havde modtaget, skulle herefter ligesom hidtil forblive ved stedet og tilhøre samme, og i den henseende taxeres og forretningen tilføres til efterretning i fremtiden.

Thi anmeldte den nye fæster at have modtaget følgende:

1 jern bilægger kakkellovn	På tvende senge: 3 dyner og
1 24 timers slagværk	1 dynevår, 4 hovedpuder
1 fyhr bord	2 par uldne høls klæder
1 dito med skab under	1 pr. messing lysstager
1 hyldebord over kakkellovnen	Fæe kreaturer:
1 øll tønne, 1 sælde og 1 vandtønne	1 sort qvie med kalv
1 jern pande, 1 rist og 1 idklemme	1 rød koe, fået 3 kalve
1 kobber kjedel i grue	1 sort hjelmet qvie
2 hånd spande	1 rød dito
1 draug tønne	2 sildig fødte kalve
	1 ung sviin
	14 får og lam

Af rug er sået 4 tønner, det øvrige korn såvelsom fornøden ædekorn erklærede fæsteren at have så meget, som behøves til indavlingstiden.

Den unge Jens Jensen i Nygård døde allerede i 1825, som det synes, ugift. Han havde formodentlig været sygelig gennem længere tid, for allerede i 1798 fik

Hakkelsekiste med kniv. Tegning af Kr. Noes.



hans svoger, Niels Knudsen Lægaard fra Siir sogn gården i fæste. Han var gift med søsteren Kirsten. Og stadig fulgte med gården som aftægtsfolk »gammel« Jens Nygaard og hans kone Anne Christensdatter. Hun døde 77 år gammel i 1814, dagen før juleaften, og blev begravet nytårsdag 1815 på Borbjerg kirkegård. Jens Nygaard levede mange år endnu og døde først som 90-årig, den 24. september 1835.

Datteren Kirsten og svigersønnen, nu almindelig kaldet Niels Nygaard, fik to børn; en søn, Jens, født i 1805, men han døde som barn; søsteren Birthe Mariæ søn, Jens Christensen fra Hald i Sevel (Ane nr. 2) opholdt sig en tid i Nygaard. Først i 1818 blev Knud Nielsen Nygaard født, og det blev ham, der senere overtog gården.

Kirsten og Niels Nygaards naboer var en husmand og tømrer i Trabjerg, der hed Jens Olesen; hans datter, Ane Cathrine, blev iøvrigt min tipoldemor på min mors side, idet hun blev kone i Noes i Mejrup, hvor min mor er født. Der var også en søn, der hed Severin; senere tog han navnet Weiersøe; han blev lærer i Østjylland. Han førte allerede som dreng dagbog; en del af disse dagbogsoptegnelser er udgivet i en bog, der hedder »Af en jydsk Drengs Dagbog.« Heri finder vi mange oplysninger om familien i nabolaget Nygaard. Ved den tid dagbogen begynder, er det, at »unge« Jens Jensen dør, og i den anledning har Severin skrevet levnedsskildring og gravvers over ham. Men til at lave rim var han nu ikke så stiv, selvom faderen opmuntrede ham meget. En dag prøvede faderen at sætte drengen ind i den tænkte situation, at den gamle Jens Nygaard, aftægtsmanden i nabolaget, var død, og at han skulle lave ligvers over ham. Faderen begynder:

Her ståe vi ved en oldings grav,

som døde mæt af dage,

han har nedlagt sin vandringsstav.

og nu bliver Severin pludseligt digter og fortsætter:

Det monne Gud behage.

Den gamle levede iøvrigt mange år endnu på trods af verset. Han stavrede tit om til naboens og hjalp drengen med det daglige arbejde.

Severin arbejdede undertiden som hyrdedreng i Nygaard, men ind imellem blev der også tid til at lege med Knud, der var lidt yngre end Severin; han ville gerne drille den ældre kammerat, men moderen, Kirsten Nygaard sørgede for, at Severin fik en god mellemad engang imellem, så han ikke skulle blive træt af at komme. Severin var meget glad for Kirsten Nygaard; når han havde fået drevet dyrene hjem om aftenen, havde hun melpandekager og fåremælk parat til ham; og da han havde fået plads langt borte fra hjemmet, havde hun et par dejlige, hvide uldhoser til ham. Og afskeden, som han har beskrevet i dagbogen, er rørende:

– I Nygaard vare ingen folk oppe undtagen Niels og karlen. Kirsten låe i sengen. »Herre Gud«, siger hun, da jeg ville sige »farvel og tak for alt godt«, »nu kommer du nok aldrig hjem og leger mere med

Knud; hvor har I to da været gode venner. Troer du nu også, du kan foreståe det, du tager dig for? Lad os nu see, du skikker dig godt, åh, gjør endelig ikke din gammel moer nogen sorg – vi kan slet ingen gode gjøre dig.« »I har såmen gjort mig meget godt« sagde jeg og gik.

I øvrigt var det Niels Nygaard selv, der den morgen kørte Severin til Sejbæk i skravvogn; herfra kunne han komme videre med postvognen. Af stumper af deres samtale undervejs, får man indtryk af, at gårdmanden var tvær og ofte urimelig.

Senere da Severin skulle til at læse til lærer og ville have Niels Nygaard til at kautionere for et lån, så holdt det hårdt, for han var en påholdende mand; men Kirsten blev ved med at bearbejde ham, så han til sidst gav efter. Og Severin kan forestille sig, at han bagefter har brokket sig og udmalet overfor sin kone, at det hele ville blive sat over styr, men så skulle hun også få hele skylden for det.

Niels Knudsen Nygaard døde den 9. marts 1844 af brystsyge; han blev 70 år. Hans enke Kirsten overlod i 1845 Nygaard, der stadig var en fæstegård under Ausumgaard, til sønnen Knud. Han var i 1843 blevet gift med Dorthea Marie Jensdatter fra Sønderhvam, hvis mor var fra Storgaard i Handbjerg (nu Sønderbygaard). Kirsten skulle nu være aftægtsenke i Nygaard, men det gik ikke godt, hun kunne ikke rigtig komme til rette med de unge folk; så blev der lavet den ordning, at hun kom på aftægt i Hald i Sevel sogn hos sin søsters søn, Jens Hald. Her døde hun i 1863, 88½ år gammel.

Knud Nielsen eller som han kaldtes Knud Nygaard og hans kone Dorthea Marie havde 4 børn:

Niels Christian Knudsen blev født i 1844. Han var alle dage lidt mærkelig, og en sommerdag den 3. juni 1868, da han var 24 år gammel, tog han sit eget liv ved at hænge sig. Begravelsen skulle være den 10., men det blev dobbeltbegravelse; sønnens tragiske endeligt gik i den grad faderen på, så han den 7. juni også tog sit eget liv. Det var en tildragelse, der gjorde et dybt indtryk der på egnen, og endnu taler de gamle om det.

Kirsten Marie blev født i 1846. Hun blev gift i 1869 med Frederik Bartholin Thomasen, der var møllersøn fra Søndermølle i Sevel sogn. Han overtog Nygård og var en dygtig landmand, der fik meget ud af den. De havde ingen børn, så efter dem kom gården på fremmede hænder.

Jens Knudsen blev født i 1848. Han fik en ejendom i Hvam. Han var gift første gang med en datter fra gården Liebergreen i Borbjerg sogn; hun døde ret tidligt. Han havde så flere husbestyrerinder, bl. andre en fra Ålborg, som viste sig at være gravid, og nu skyldte hun Jens for at være far til barnet. Mads Løvig fortæller, at hans far, Jens Peter Løvig var oppe i Hvam og få ham hjulpet ud af den knibe.

I første ægteskab var der en søn, Jens. Han nåede at blive pebersvend; men en dag, han kom på besøg hos min farbror, Karl Mundbjerg, bankede han på,

åbnede døren og rakte en hånd ind gennem sprækken, og på ringfingeren sad en glat guldring. Det var vist en københavnerpige, han havde fundet; men det var nok Jenses penge, hun var ude efter. En søster til konen krøb i sengen til Jens, som blev tvunget til skilsmisse på grund af ægteskabsbrud, og Jens blev lettet for de halve af sine penge.

Anders Storgaard Knudsen var den yngste af børnene fra Nygård; han blev født den 5. april 1851. Der blev skilt et stykke jord fra Nygård, hvorpå der blev bygget en ejendom til ham og hans kone Madsine Jensen. Hun var en søster til min bedstefar, Jens Christian Mundbjerg. De havde selv ingen børn, men ofte havde de et af Sines søskendebørn hos sig. Mads var et af dem. En sommerdag i 1895 var han med nede på engene ved Hesel å og bjerge hø; han ville tage sig en dukkert i åen, men forsvandt i et hul og druknede. Han blev begravet på sin 20-års fødselsdag på Borbjerg kirkegård.

Da Anders Nygaard, som han kaldtes, og Sine blev ældre, overlod de ejendommen til en bror til Mads, Jens Peter Løvig, hvis søn, Mads Løvig nu bor i Skave, og fra hvem jeg har en del af disse oplysninger.

Ane nr. 12.

Christen Andersen Haulund.

Han blev født i Brogård i Ejsning sogn 1730 og blev døbt i Ejsing kirke den 18. søndag efter trinitatis som søn af gårdfæster Anders Nielsen Haulund og hustru Anne Jensdatter. Han døde i Geddal i Ejsning sogn og blev begravet på Ejsing kirkegård den 20. april 1808, 78 år gammel.

Han blev gift i Ejsing kirke 4. søndag efter trinitatis 1760 med enkekonen

Ane nr. 13.

Karen Jensdatter.

Hun blev født i Geddal i Ejsning sogn 1735 og blev døbt i Ejsing kirke den 13. søndag efter trinitatis som datter af Jens Giemsing og hustru Maren Jørgensdatter. Hun døde i Geddal i 1814 og blev begravet på Ejsing kirkegård den 13. januar.

Hun var som antydnet gift to gange; den 10. søndag efter trinitatis 1754 blev hun trolovet med Oluf Laursen, og brylluppet stod den 19. søndag efter trinitatis. Men allerede den 29. april året efter i 1755 holdt præsten i Ejsing »liigprædiken ofver sl. Oluf Laursen af Giedall.« Og den 24. maj blev der holdt skifte mellem enken Karen Jensdatter, der havde sin stedfader Christen Sørensen med som lavværge og den afdøde far Laurs Christensen på den anden side. Ingen børn er nævnt i skiftet.

I ægteskabet med Christen Haulund var børnene:

1. *Anders Christensen*, født 1760 og hjemmedøbt 10-dagen efter 1. september.

2. *Maren Christensdatter*, født 1762, døbt Mariæ bebudelsesdag, død som barn.

3. *Jens Christensen*, født 1763, døbt 9. søndag efter trinitatis.

4. *Maren Christensdatter*, født 1765, døbt Mariæ bebudelsesdag.

5. *Søren Christensen*, født 1767, døbt fastelavnssøndag.

6. *Niels Christensen*, født 1769, døbt 12. søndag efter trinitatis.

7. *Jens Christensen*, født 1771, døbt 1. søndag efter trinitatis. Se ane nr. 6, side 23.

8. *Karen Christensdatter*, født 29. maj 1777, hjemmedøbt samme dag i præstegården.

Christen Andersens gård i Geddal var fæstegård under Landting. Den havde et hartkorn på 4 tdr. 7 skpr. 2 fdk. 1 alb., hvoraf der til godset skulle svares en afgift på 8 tdr. rug, og desuden skulle der ydes hoveri. I landgilde skulle der årlig svares 1 rigsdaler, men den kneb det svært med at få betalt, hvilket får godsejeren til at tilføje:

NB. Af den anførte landgildes penge er udi en del år ej noget betalt, så som beboernes engbjergning er meget forringet og borttaget af Limfjordens hæftige indgreb.

Agerjorden, der var inddelt i 9 årstægter, var dog ikke så ringe som mange andre steder i Ejsing sogn; det meste er »med muld og middelmådig ler og sand blandet.«

Op mod år 1800 bliver jorderne i Geddal udskiftet, og det ser ud til, at gården inde i byen bliver overtaget af sønnen, Anders Christensen, mens faderen, Christen Andersen selv tilsyneladende flytter ud uden for byen, ved vejen ad Ravnholt til, i en nyoprettet gård, Store Skårtoft, som derefter hurtigt bliver overtaget af den yngste søn Jens Christensen. I den forbindelse bliver følgende aftægtskontrakt oprettet:

Da jeg underskrevne Christen Andersen under dags dato har afstået og solgt til min søn, Jens Christensen, den af mig påboende sted ved Giedahl bye, Stor Skårtoft kaldet, og derved overdraget ham alt hvad jeg er ejende, så er mellem os angående min og kones ophold bestemt og accorderet.

1. Såvel Jens Christensen som hvem ejer, der bliver af stedet, så længe nogen af os gamle lever, skal være pligtig at give os anstændig huusværelse, ophold, underholdning samt pleje, om vi skulle blive sængeliggende, tillige frie ildingsbrand. Denne ophold nyder vi lige med beboerne selv, men i tilfælde af, at vi ej dermed skulle kunde finde os fornøjet og hellere ønske separation og have det for os selv, skal stedets ejere være pligtig:

a. for os at lade indrette en anstændig og passende værelse med egen ildstæd uden udgivet for os, hvilken stædets ejer siden skal holde vedlige med ald det fornødne og som indrettes i gården eller ved dette sted, vi nu afståer.

b. skaffer os årlig, gravet, rygtet og tilført det fornødne ildingsbrand såvel af lyn, skodt- som flad tørv uden vederlag.

c. giver os årlig af stedet 3 tdr. rug og 3 tdr. byg samt 3 rdr. i penge, kornet sund og velrenset, der såvelsom penge ydes og betales os i 2de terminer, nemlig til et hvert års mortensdag og et hvert års påske; når en af os gamle dør, bortfalder den under denne post bestemte afgift til det halve, og den efterlevende nyder da kun 1 td. 4 skp. rug, 1 td. 4 skp. byg og 9 mark i penge, der som meldt leveres.

d. ved udfløttelse eller separation er vi gamle berettiget at udtage af boet vores sæng, kiste med klæder, 1 bilægger kakkelovn, samt den næstbedste koe, som vi vælger og 4 af de bedste får. Kreaturerne føder og græsser stedets ejer os lige med hans egne, og hvoraf vi har nøtten og bruggen så længe nogen af os lever; efter vores død hjemfalder alt, hvad vi således af boet har udført, til stedets ejer, dog at dette først skeer ved den længstlevendes afgang, imod han bekoster og besørger vores jordefærd uden udgivet for vore arvinger.

Denne således mellem os indgangne contract, der såvel skal være giældende for vores søn, Jens Christensen, som og, om anden ejer skulle blive af stedet, medens vi gamle lever, bekræftes med vore hænders underskriver i overværelse af undertegnede 2de vitterligheds vidner.

Store Skårtoft ved Giedahl i Ejsing sogn den 7. april 1800.

Christen Andersen Jens Christensen
Efter begjæring til vitterlighed
Jens Raunholt Anders Christensen Gieddahl

Christen Andersen og hans søskende blev i 1777 indblandet i en skifteretssag efter deres svoger Mathias Brunow, hvorom der berettes i det følgende afsnit, »Utak er verdens løn.«

Utak er verdens løn!

Den 7. juni 1777 døde seigneur Matthias Brunow i Grønkjær i Ejsing sogn tidligt om morgenen kl. 1, og hermed afsluttedes en livsskæbne, der ikke havde formet sig ganske almindeligt. Han var født i Grinderslev sogn i Salling omkring år 1700 som søn af sognepresten Hans Brunow og hustru Anna Eriksdatter. Hans hu har åbenbart ikke stået til bogen, idet han allerede som ung slog sig på handelen.

I 1733 træffer vi Matthias Brunow som storkøbmand i Østergade i Holstebro; sammen med andre af byens borgere sendte han et andragende til kongen om, at Ålborg-købmændenes indflydelse på handlen i den vestlige Limfjord måtte begrænses. Samme år blev hans forretning luernes bytte under en af de mange bybrande i Holstebro, og året efter tog en ny brand, hvad der var levnet fra den første. Men han var dog ikke ringere stillet, end at han i 1750 kunne købe Grinderslev kloster i Salling. Han blev derved godsejer med 32 tdr. hartkorn til hovedgården og 208 tdr. bøndergods. Han havde købt i en tid, hvor landbrugskonjunkturerne var nede i en bølgedal, for den billige pris af 8000 rigsdaler, men da priserne på landbrugsvarer i de følgende år gik i vejret, kunne han 11 år senere i 1761 sælge godset med 100% fortjeneste. I slutningen af 1760'erne erhvervede han sig Grove Nørgård, en ret stor gård på ca. 150 tdr. land i Brøndum sogn i Salling. Her tog han også ophold. Men lykken vendte. Han blev indblandet i ulovligheder med økonomisk ruin til følge. Han, der selv havde været godsejer, måtte til sidst spise nådsens brød hos herremanden på Landting, Peder Hansen, der i endnu højere grad end Matthias Brunow var en opkomling.

Matthias Brunows forbindelse med Ejsing hidrørte fra, at han havde været gift med Johanne Andersdatter, en datter af Anders Brogaard i Geddal. Men hun var død i barselseng og blev begravet sammen med det dødfødte barn på Brøndum kirkegård i august 1773, og der synes ikke at have været andre børn i deres ægteskab; i hvert fald optræder der ingen som arvinger i dødsboet. Og det var sin kones slægt, Matthias tyede til i sin yderste fattigdom og i sin alderdom. Niels Lauridsen, hos hvem han havde ophold, var således gift med Anne Andersdatter, en søster til Johanne; endnu en søster, Sophie Andersdatter, havde været hos dem, mens de boede på Grove Nørgård, og hun blev hos sin svoger og fulgte ham gennem alle hans trængsler til det sidste. Desuden var der to brødre til disse søstre; de havde hver en gård i fæste i Ejsing sogn, Christen Andersen (Ane nr. 12) i Geddal havde barndomshjemmet, og Niels Andersen, der boede i Tønning.

Endnu samme dag, den 7. juni, som Matthias Brunow var død, kommer skifteretten tilstede; skifteforvalteren er herremanden selv, kammerråd Peder Hansen på Landting, og med sig har han to vidner fra Ejsing, gårdmændene Peder Sevelsted og Anders Møgeltoft. De bliver mødt af Niels Lauridsen, der fortæller dem, at den afdøde efter mundtlig aftale har siddet til leje i de to kamre i østenden af stuehuset; han har boet der noget over »år og dag«. Og i den tid har han fået alt, hvad han havde behov for, af Niels Lauridsen og hans kone, både kost og pleje; det gjaldt da i ganske særlig grad de sidste 8 uger på 3 dage nær, hvor han hele tiden havde været sengeliggende; og det havde de ikke fået noget som helst for.

Sophie Andersdatter kommer nu med nøglerne til de to kamre, og de lukker sig ind. I det første kammer, der havde været Matthias Brunows opholdsstue, ligger han nu lig. Skydsomt får man flyttet alt, hvad der findes her, ind i det inderste kammer, med undtagelse af et bord med skuffe, det er for stort til at kunne gå gennem døren. Det eneste, skifteretten er kommet for her i første omgang, er sådan set at forsegle dødsboet. Der er et vindue i det inderste kammer, det bliver der slået 3 fjæl tværs over for at forhindre indbrud; døren derind til bliver sikret med 3 segl. Bordet i det første kammer bliver nøje taget i øjesyn af vidnerne, for at de kan genkende det, og skuffen bliver også forsynet med 3 segl. Niels Laurid-

sen og hans kone lover »næst Guds bistand af være ansvarlig« for boet. De bliver også bedt om at se til, at der bliver lavet en kiste samt »besørge og bekoste begravelsen efter hans stand, skikkelig dog sparsommelig«.

Den 13. juni finder så begravelsen sted på Ejsing kirkegård.

På 30.-dagen efter dødsfaldet nemlig d. 7. juli møder skifteretten atter op i Grønkjær; nu har kammerråd Hansen dog sendt sin foged, Niels Jacobsen, som sin stedfortræder. Det, der skal ske, er en registrering af alle Matthias Brunows ejendele, der samtidig skal sættes til pris. Inden man tager fat, søger retten dog at klarlægge, om der skulle være arvinger, der eventuelt kan gøre krav gældende. Herunder bliver det oplyst, at Matthias Brunow havde et par brødre, som dog begge er døde. Den ene, Henrik Brunow, havde efterladt sig to døtre, hvoraf den ene var gift med seigneur Andreas Løbner til Rækkergård; den anden var gift med herredsfogden i Fjends herred, Peter Nicolai Kold. Den anden bror havde været præst hos sin far i Grinderslev; der havde været et par børn, men de var også døde.

Derefter går man i gang med forretningen. Med megen omhu bliver det undersøgt, om der har været pillet ved seglene for bordskuffe og kammerdør; men de er intakte. Nu bliver de brudt, og effekterne bliver undersøgt og vurderet. Det viser sig straks, at her er ikke tale om en almindelig bondemand. I skuffen finder de blandt andre ting en pennekniv til at skære gåsesserne til med, en sukkerklemme til at bryde kandisstykkerne med, en korktrækker til vinflaskerne; der er en bog og et par briller; der er skrivepapir og en del dokumenter; desuden finder man den afdødes pung, der indeholder 22 skilling i sølvmonter og 5 mark i ½-silling kobbermonter. Inde i kamret finder man diverse beklædningsgenstande, deriblandt ikke mindre end to parykker; til den ene er der en blok at anbringe den på og en æske at opbevare den i; det var kun standspersoner, der brugte paryk. Så får de fat i en gammel forslidt »slåbrok«, en gammel lappet »kontorkjol« og en gammel »trykt« nattrøje; men nu vover Sophie sig frem; disse tre ting skal ikke skrives op, for dem har Matthias sagt, at hun skal have for sit besvær; Niels Lauridsen og hans kone siger, at det er ret nok. Retten benægter ikke, at det kan være sandt, men tøjet bliver alligevel registreret.



Stuehuset i Grønkjær i Ejsing, bygget af Niels Lind 1743. (efter gl. foto).

I et udkåret egetræsskrin finder man blandt andre ting en solskive og to fyrtønder. Der er et tomt skab, som Niels Andersen forgæves gør krav på; han har bare lånt den gamle det. Det samme gælder en lænestol; den har han købt, mens den afdøde boede i Grove, og det kan han godt føre vidner på. Men der er ikke noget at diskutere; begge dele bliver ført til protokols. I en såkaldt bænkekiste finder de flere landkort, dokumenter, aviser og gamle breve; men det har ikke den store interesse, eftersom intet af det kan sættes til værdi.

Men så kommer man til sengeklæderne. Her træder Christen Andersen og hans bror Niels frem og erklærer, at alle sengeklæderne i boet tilhører dem; de har lånt den afdøde dem for »ohngefehr« 2 år siden. Som bevis forklarer de, at da der for noget over et år siden blev forsøgt foretaget udlæg hos Matthias Brunow af den konstituerede herredsfoged Opius fra Lindtorp, havde denne godtaget, at det godt nok drejede sig om lånegods. Og nu ønsker de straks sengeklæderne udleveret, førend de bliver skrevet op. Men de taler for døde øren, alt bliver registreret og sat til værdi, der for hele boet til slut sammentælles til i alt 12 rigsdaler 1 mark og 11 skilling.

Udgifterne er mere end 3 gange så store. Der er en købmandsregning fra madam Lyow i Skive; den er helt fra 1773-74 og viser køb af adskillige flasker både ny og gammel vin, der er en kvint safran, rosiner og korender, og der står skrivepapir; der er også købt manufakturvarer; det hele beløber sig til 5 rdl. 5 mark 12 sk.

Christen Andersen fra Geddal angav, at han fra tid til anden havde lånt Matthias Brunow penge, der var blevet til 4 rdl.

Og Niels Lauridsen krævede for kost, underhold, husleje, ildebrændsel og opvarthning i 1 år og 8 uger 26 rdl.

Desuden havde han betalt alle omkostningerne ved begravelsen, det vil sige penge til præst og degn, arbejds løn for at få kisten lavet, samt øl og brød ved begravelsesgildet, det blev 8 rdl.

Men så er udgifterne også kommet op på 41 rdl. 5 mark 12 sk.

Der kan ikke udrettes mere i denne omgang; hele dagen er også gået med det. Man bliver enig om, at det nok er det sikreste, at dødsfaldet bliver annonceret i aviserne, og så kan man jo iøvrigt forberede auktionen over boet »som agtes jo før jo bedre at være til sterboens gavn og tarv«. Inden man går, skal seglene igen anbringes, der er dog en, der får den lyse ide, at man kan tage skuffen ud af det uhåndterlige bord og låse den inde sammen med det andet i det inderste kammer.

Nu får fogeden, Niels Jacobsen travlt; han får Hjerm-Ginding herreders ret til at udstede en bekendtgørelse om auktionen; den bliver rundsendt til de omkringliggende sogne, hvor den efter søndagsgudstjenesten bliver læst op på kirkestævne; den lyder således:

Placat, hvorved bekendtgjøres, at der bliver udi sterboen efter afgangne indsidder sr. Matthias Brunow i Grønkjær i Ejsing sogn hos fæsteren Niels Lauridsen foretaget offentlig auction over sterboens ringe ejende, næstkommende 29. juli formiddag kl. 10, bestående af ulden og linnet ejendele, sænge- og gangklæder, en couffert og et bord samt nogle landkort med videre; thi ville de lysthavende bemelte tid og stæd sig behagelig indfinde, da conditionerne førend auctionens begyndelse til liebhavernes efterretning skal blive bekendtgjort.

Holstebro den 17. juli 1777

i hr. justitzråd de Leths fraværelse T. Brevig.

Endvidere har han ladet dødsfaldet indrykke som en annonce i »De Kjøbenhavnse privilegerede Berlingske Aviser«, hvori følgende kan læses:

På Landting gods udi Ejsing sogn hos fæsteren Niels Lauridsen i Grønkjær pr. Holstebro er indsidderen sr. Matthias Brunow den 7. juni sidstleden uden livsarvinger ved døden afgangne og sterboen strax tagen under forsegling og videre lovlig skiftebehandling; samme er forefundet af så ringe omstændigheder, at der ikke findes tilstrækkelig til begravelses bekostning, anmeldte fordring af den afdødes kost, forplejning samt opvarthning og huslejen for det sidste år og følgelig ej formår et ordentlig proclama at bekoste. Så i følge den nu brugelige måde indkaldes her ved dette sterboes credi- og debitorer til 6. og 12. ugers dagen, hvoraf den første indfalder næstkommende 18. aug. udi De Kjøbenhavnse Berlingske Aviser 3 gange efter hinanden, de første for at anmelde og bevise deres fordringer og de sidste at betale, hvis de til sterboen måtte være skyldige; ligeledes indkaldes sterboens arvinger, og i fald nogen deraf måtte være umyndig, da med værger eller formynder at møde bemeldte stæd og tider, hvorefter enhver, overensstemmende med boens tilstand og bedste skjønnsomhed ved slutningen kand vente at vederfahres rett.

Landting den 18. juli 1777

Niels Jacobsen som fuldmægtig.

Så når vi frem til auktionsdagen den 29. juli. Man kan formode, at i hvert fald Ejsing-boerne er mødt mandstærkt op. Sagen om Christen og Niels Andersens sengeklæder er sikkert blevet grundigt drøftet mand og mand imellem – hvordan mod det ville spænde af?

Kammerråd Hansen er selv kommet for at forestå auktionen. Først åbner man med vanlig grundighed det inderste kammer, idet man atter konstaterer, at seglene er ubrudte, »ligesom og ej heller fandtes nogen åbninger enten i loft, vindue eller vægge«. Hvad der findes af papirer og dokumenter pakkes allerførst ned i en hel hampesæk, der bliver forseglet og overgivet i Niels Lauridsens varetægt, mens skifteretten selv tager sig af pungen med pengene.

Efter at så de almindelige auktionsbetingelser er læst op, tager selve auktionen sin begyndelse. Af købernes navne kan man se, at madame Hansen på Landting sikrer sig de mere værdifulde ting, især møblerne; et par degne får tilslået skriveredskaber, papir, landkort og brillerne. Bønderne er mest interesseret i tøj. Sophie Andersdatter er klar over, at hun nu ikke får de ting udleveret, som Matthias Brunow havde lovet hende, så hun byder dem selv ind og får dem da så nogenlunde til vurderingsprisen.

Og så kommer man til sengeklæderne. Kammerråd Hansen gør bemærkning om, at de to brødre Christen og Niels Andersen gør krav på dem, og at hvis de får ret, så skal sengetøjet leveres tilbage til dem, eller de skal have pengene for det; men til auktion kommer det, og det havner altsammen på Landting.

Ved auktionens slutning regner man ud, at den har indbragt 40 rdl. og 3 sk., altså mere end tre gange vurderingssummen.

De møder, der var blevet indvarslet til, bliver også holdt. Da man ved mødet den 29. sept. lader påråbe, om der er nogen til stede, som har noget at anmelde vedrørende dette skifte, så er det kun Christen og Niels Andersen, der melder sig. De minder retten om de ting, de havde lånt til den afdøde, og som imod deres indsigelser dog var blevet solgt på auktionen, nu vil de i hvert fald have de penge, der kom ind for dem; de vil strække sig så vidt, at de vil afstå fra at kræve, hvad der er løbet på i auktionssalær. De får også retten til at påråbe, om der er nogen til stede, der har noget at indvende mod deres krav og tilbud. Det er der ikke. Men retten vil have mere håndfaste beviser, end den hidtil har fået. Der bliver berammet et nyt møde til den 14. januar 1778, så kan de to brødre jo se, om de kan fremskaffe tilstrækkeligt bevismateriale i mellemtiden.

Den 14. januar samles man så i de to tomme kamre i østenden af Niels Lauridsens stuehus. Skifteretsforvalteren indleder med kort at gennemgå sagens akter; han oplyser, at der er læst og protokolleret for Nørrejylland landsting et proklama, hvori enhver, der har noget med boet at gøre, tilsiges til at møde her den 14. januar. Der er dog ingen kommet til stede. Niels Lauridsen får besked om at komme med sækken med papirerne, så de endnu engang kan blive undersøgt; der er dog stadig intet, der kan sættes til penge, men man finder et par interessante skrivelser. Det drejer sig om en kongelig benådning for en straf, Matthias Brunow har været idømt. Amtmanden over Lundenæs og Bøvling amter har indberettet til Dansk Cancellie, at man ved herredsfogeden har været ude i den allerede foran nævnte udlægsforretning hos Matthias Brunow, der da opholdt sig på Nygård under Landting gods, for at inddrive en bøde til justitskassen på 24 rigsdaler; men da manden intet havde at betale med, så var der ikke andet at gøre end at lade ham afsone bøden med 12 dages arrest på vand og brød; man er dog betænkelig ved, om han kan holde til det, for han er 75 år gammel. Kongen eftergiver ham da også straffen og giver i et brev skrevet på Fredensborg slot den 31. juli 1776 amtmanden besked om at lade Matthias Brunow det vide. Den 7. august sender amtmand Chr. Frederik Hansen benådningen videre til Ejsing sammen med et brev om, at Matthias Brunow godt må skrive og sige tak.

Men det er netop denne sag, de to brødre Christen og Niels Andersen henter deres bevismateriale fra for

at få deres sengeklæder tilbage eller i hvert fald pengene for dem. De ranker sig sikkert en smule, da de nu kommer frem og lægger to stykker papir på bordet. Det ene er en kopi af det, konst. herredsfoged Opius lod føre til protokols ved udlægsforretningen den 17. februar 1776. Heraf fremgår det, at han sammen med to vidner var taget til Ejsing for at finde ud af, om Matthias Brunow havde noget at betale med. De traf ham da også hjemme, og han forklarede, at han på grund af sin godvillighed til at kautionere for andre og på grund af tabte retssager »var gerådet i så fattige og slette omstændigheder, at han nu intet ejede uden det lidet og ringe klæder, hand stod og gik udi«. Han kunne hverken betale bøde til justitskassen eller salær til herredsfogeden. Man havde forundt ham husly på Nygård for vinteren indtil påske, så skulle han ud derfra, og så vidste han ikke, hvor han fremover skulle få det nødvendige til livets ophold »i hands skrøbelige og svagelige alders 75 år«. Han kunne kun bede om en mild og medlidende behandling.

Man fornemmer også, at herredsfogden har ondt af ham, men han er nødt til at skrive op, hvad der findes i boet, og her er det så, han kommer til sengeklæderne. Matthias Brunow erklærede straks, at dem havde hans svogre Niels og Christen Anderssønner lånt ham. Fogeden fik fat i dem, og de fortalte under tilbud om eds aflæggelse, at det forholdt sig, som Matthias Brunow havde fortalt, sammen med afskriften fra retsprotokollen sendte Opius et brev, der dog ikke meddelte noget afgørende. Men de to brødre er nu overbeviste om at have ført så stærkt bevis for deres påstand, at retten må lade dem ske deres ret.

Skifteretten går nu over til at opstille en liste over de prioriterede fordringer i Matthias Brunows dødsbo. Det, man har til rådighed, er det, der kom ind ved auktionen samt de rede penge der var i pungen i alt 40 rdl. 1 mark 7 skl.

1. Begravelsesomkostningerne, som Niels Lauridsen havde lagt ud	8 rd.
2. Rettens forkyndelse af auktionen	3 rd. 3 mk. 10 sk.
3. Betaling for 7 skiftesamlinger i Niels Lauridsens hus	1 rd. 1 mk.
4. Publikationer i De Berlingske Aviser	2 rd. 5 mk. 8 sk.
5. Auktionsomkostninger	3 rd.
6. Godtgørelse til vurderingsmændene i 7 dage	2 rd. 2 mk. 8 sk.
7. Nu viser kammerråd Hansen sig fra sin pæne side. Han frafalder ethvert berettiget krav på skifteomkostninger, han ellers kunne gøre gældende, for ellers ville Niels Lauridsen ikke få en skilling for sin godgørenhed. Hans regning havde lydt på i alt 26 rigsdaler, men så meget er der ikke tilbage, han må nøjes med	19 rd. 0 mk. 15 sk.

Så er det hele gået lige op; alle andre fordringer i dødsboet kan ikke honoreres.

Og Christen og Niels Andersen må bide i det sure æble. Retten erklærer med fine latinske ord og juridiske vendinger, at de ikke har ført tilstrækkeligt bevis for, at sengeklæderne tilhørte dem; de kan ikke gøre krav på at få dem tilbage, langt mindre få nogen godtgørelse for dem.

Tre gange bliver der påråbt, om der er noget videre ved dette skifte at erindre; men der er tavshed. Den omstændelige skifteforretning er langt om længe tilendebragt.

Men hvilke drøje vittigheder Ejsing-boerne har fortalt hinanden om Nielses og Christens sengeklæder, som madame Hansen oppe på gården nu redte seng med, eller de to brødres beske bemærkninger om, at utak er verdens løn, det fortæller protokollen intet om.

Ane nr. 14

Jens Christensen Dalsgaard.

Han blev født 1739 i Egebjerg og døbt 5. søndag efter påske i Ejsing kirke som søn af Christen Jensen Dalsgaard og hustru Maren Nielsdatter. Han døde 1806 i Egebjerg og blev begravet på Ejsing kirkegård den 11. marts, 67 år gammel.

Han blev trolovet den 20. april 1768 og den 7. juli s. å. gift med

Ane nr. 15

Mette Laursdatter.

Hun blev født 1740 i Vejby sogn i Salling som datter af Laurids Miltersen. Hun døde den 19. september 1818 hos sin søn Jens Jensen i Pilgård i Egebjerg og blev begravet på Ejsing kirkegård den 27. september, 79 år gammel.

Nytårsdag 1768 oplyser Ejsing kirkebog, at præsten har døbt en slegfred (uægte) søn af Lille Kjellerup, Lars; moderens navn er Mette Larsdatter, barnefaderen er Claus Bertelsen fra Vester Hærup i Lime sogn. Moderen er sandsynligvis ovennævnte Mette Laursdatter. Det vides ikke, hvad der er blevet af sønnen, Lars.

I Jens Dalsgaards og Mette Laursdatters ægteskab var der en stor flok børn.

1. *Maren Jensdatter*, født 1769, døbt 2. søndag efter trinitatis.

2. *Lars Jensen*, født 1770, døbt 4. søndag efter trinitatis, død 10 uger gammel.

3. *Kiersten Jensdatter*, født 1771, døbt 23. søndag efter trinitatis, død som spæd.

4. *Laurs Jensen*, født 1773, døbt 4. søndag efter trinitatis.

5. *Kiersten Jensdatter*, født 1774, døbt 2. søndag i advent. Hun blev gift med Jens Christensen. Se ane nr. 7, side 23.

6. *Christen Jensen*, født 1776, døbt 2. påskedag, død som lille.

7. *Peder Jensen*, født 1777, den 29. juli, hjemmedøbt, fremstillet 10. søndag efter trinitatis.

8. *Bodild Jensdatter*, født 22. marts 1779, hjemmedøbt, fremstillet palmesøndag.

9. *Jens Jensen*, født 29. marts 1780, hjemmedøbt den 30., fremstillet 6. søndag efter påske. Han blev gift med Anne Iversdatter, vistnok fra Lem; de boede i Pilgård i Egebjerg.

10. *Christen Jensen*, født 1783 den 31. januar, hjemmedøbt, fremstillet 3. søndag i fasten.

Ejeren af Landting i Ejsing, von Smidten, sælger i tiden omkring år 1800 sine bøndergårde til selveje. Jens Christensen Dalsgaard er blandt dem, der bliver selvejere; i år 1800 får han skøde på sin gård.

Ulrich Christian Smidten til Urup, Lillerupholm, Aggerbøl, Vaar og Gunderstedgaard, deres kongelig majestæts betalte general krigs kommissair – gjør vitterligt, at jeg som ejere af hovedgården Landting med tilhørende tiender og bøndergods herved i overensstemmelse med den imellem kjøberen og sælgeren under 27. novbr. 1798 oprettede kjøbe contract) fra mig og mine arvinger overdrager og bortskjøder til Jens Christensen Dalsgaard den gård udi Eggeberg bye Ejsing sogn, Ginding herred, Ringkjøbing amt, som forhen har været beboet af Christen Dahlsgaard og efter den nye landmålings matricul er ansat for hartkorn 4 td. 7 skp. 3 fr. 1/15 alb – skriver fire tdr. syv skp. tre fkr. 1/15 alb. med alle de ejendomme, hvilke samme efter udskiftningen tilligger og tilhører og med rette tilligge og tilhøre bør, intet deraf i nogen måde undtaget samt derpå stående bygninger, som i landets almindelige brand kasse er forsikret til den summa 150 rd., hvilket alt skal følge kjøberen og efterkommende ejere til fast ejendom, da han for den accorderede kjøbe summa sex hundrede og halvtredsindstyve rigsdaler – skriver 650 rd. – haver fyldestgjort mig. Det tilføjes herved, at denne solgte ejendom ingensinde samlet eller i mindre deele må sælges til nogen hovedgårds completering eller til at forrette hoverie, og at nærværende og efterkommende ejere af ejendommene skal holde sig alle kongelig anordninger og bestemmelser i anledning af bøndergodsets udstøknung fra hovedgårdene efterrettelig; skulde noget af det herved solgte ved lov eller dom blive kjøberen fravundet, skal sælgeren efter lovlig adfærd erstatte det fravundne. Dette skjøde er til bekræftelse af mig selv underskrevet og forsejlet af S. T. hr. kjøbmand Jacobsen og S.T. hr. fuldmægtig Sinding begge fra Holstebro.

Landting den 25. april 1800 Smidten (L.S.)

Men det har knebet med at få skrabet penge sammen til købet af gården. Jens Dalsgaard må ud og låne, og han får da et lån næsten nøjagtigt på hele købesummen i Den Almindelige Enkekasse.

Det er dog ikke længe, Jens Christensen Dalsgaard bliver siddende i sin gård; han er kommet op over de tres og er vel slidt op, så han overlader Dalsgaard til sin søn, Christen Jensen, mens han og hans kone bliver aftægtsfolk hos en anden søn, Jens i Pilgaard i Egebjerg. I den anledning bliver følgende aftægtskontrakt opsat:

Da jeg underskrevne Jens Christensen Dahlsgaard ved min fratrædelse fra Dahlsgaard i Eggeberg tillige med min hustru Mette Larsdatter er indflyttet til vores søn, Jens Jensen, boende i Pilgaard i Ejsing sogn, har vi med ham om vores ophold indgået og sluttet følgende

AFTÆGTS CONTRACT

1. Sålænge enten min fader, Jens Christensen Dahlsgaard eller moder Mette Larsdatter lever, forpligter jeg mig, Jens Jensen, boende i Piilgaard herved at forsørge og underholde dem hos mig, anstændig og upåklagelig og i deres skrøbelighed at gå dem til hånde med tilsyn og pleje og i et og alt at nyde underholdning ved mit bord og have frie ildebrand og varme hos mig, ligesom jeg det selv nyder; hvori-

mod –
2. Jeg, Jens Christensen Dahlsgaard tilstår for sådan ophold og videre, som min søn, Jens Jensen, i foregående post har forpligtet sig til at unde mig og kone, sålænge nogen af os lever at have overdraget, ligesom jeg herved overdrager ham med fuldkommen ejendom, ræt, ald den besætning af ind- og udboe, løse og faste ejendeele, som vi ved vores forfløttelse fra Dahlsgaard har indbragt med os i Piilgaard, hvilket alt er anslået til værdie 200 rd. – skriver toe hundrede rigsdaler – og har vi accorderet med hinanden, at min søn, Jens Jensen, årlig nyder af denne summa, som hos ham er indestående for vores underholdning og videre, 60 rd. – skriver tredsindstyve rigsdaler – eller 30 rd. for hver,

som beregnes fra vores indtrædelse til ham i Piilgaard, nemlig den 1. maj 1803; og har vores søn lovet, at omend-skjønt ommeldte 200 rd. ej skulle blive tilstrækkelig til afbetaling for vores under(hold)ning og videre, medens vi lever, vil han dog af sønlig kjærlighed vedblive fremdeeles at forsørge os og ved vores dødelige afgang bekoste vores jordefærd, uden at mine andre børn derved skal forårsages udgift i mindste måde.

Og på det, at der efter min død ikke skal opstå dispute imellem min søn, Jens Jensen, og mine andre børn, om hvad jeg er ejende i boet, erklærer jeg herved, at alt, hvad som inden og uden døre befindes, eene og alene tilhøre min søn, Jens Jensen, hvorudi jeg hverken er ejer eller med ham har fælledskab i nogen tænkelig måde.

At denne contract således mellem os frie villig er indgået bekræftes med begge hænders underskrifter i overværelse af undertegnede.

Datum, Piilgaard i Ejsing sogn den 22. februar 1803.

*Jens Christensen, med ført pen, Jens Jensen.
til vitterlighed Esper Christensen Søren Jensen*

Jens Christian Jensen Halds tipoldeforældre

Ane nr. 16.

Christen Pedersen Hald.

Han blev født i gården Hald i Sevel by og sogn, formodentligt omkring 1670–75, som søn af Peder Christensen i Haldsgård i Sevel. Han døde sikkert samme sted i tidsrummet 1742 – 1755.

Han blev gift sikkert i begyndelsen af den kirkebogsløse tid 1709 – 1718 med

Ane nr. 17.

Kiersten Christensdatter.

Hun blev født før 1686, da Sevel kirkebog begynder, i gården Herrup i Sevel sogn som datter af Christen Jensen og hustru Kirsten Pedersdatter. Det kan ikke nærmere siges, hvornår hun er død, men det er formodentligt sket i den kirkebogsløse tid fra 1733 til 1769.

I deres ægteskab var følgende børn:

1. **Jens Christensen Hald**; han blev født omkring 1712–1713. Se ane 8, side 24.

2. **Peder Christensen Hald**, døbt i Sevel kirke den 20. oktober 1720, båret af »mormoderen Kirsten Herrup«. Han blev gift med Marine Pedersdatter fra Haderup. Imellem de to ægtefæller blev der oprettet et testamente, der bestemte, at den, der levede længst, skulle arve den anden. Da Marine Pedersdatter døde i 1791, skrev præsten i kirkebogen »var en veloplyst christen og førte et gudeligt levned.«

3. **Christen Christensen**, døbt i Sevel den 16. januar 1724.

I en liste over en særlig »kopskat« (tysk Kopf = hoved) fra 1705 nævnes Christen Hald som ugift sam-

men med »sin gamle moder« og uden tjenestefolk i gården. Han har sikkert overtaget fæstet på faderens del af Hald efter dennes død i 1699; i året 1700 nævnes Christen Hald som fæster i gården sammen med en anden fæster, Mads Christensen.

Det var præsterne, der førte listerne for de mange ekstraskatter, der på den tid blev opkrævet. Det var strenge byrder for de i forvejen fattige fæstebønder. I 1706 skrev sognepræsten i Sevel, Jacob Madsen Scharschou, som en kommentar til en sådan skattemliste.

Misvæksten i de sidste åringer har været stor her på steden, og kan jeg i Guds sandhed testere og vidne, at den største part af mine sognefolk er derved bragt i den armelig tilstand, at der ikke er håb, uden Gud af sin store nåde vil forandre tiderne, at de nogen tid skal komme på fode igen.

Ane nr. 20.

Jens Christensen Schougaard.

Han blev født i (Nørre) Skovgaard i Mejrup sogn omkring 1699 som søn af gårdfæster Kristen Andersen Schougaard. Han døde i gården Heede i Tinckerdal i Borbjerg sogn 1760 og blev begravet på Borbjerg kirkegård 22. søndag efter trinitatis, 61 år gammel.

Han blev trolovet den 30. oktober 1736 og gift i Sir kirke den 11. november samme år med

Ane nr. 21.

Birthe Christensdatter.

Hun blev født i gården Gundesborg i Sir sogn i april

1714 som datter af Chresten Bertelsen Gundesborg og hustru Kirsten Knudsdatter. Hun døde i Naur sogn og blev begravet på kirkegården der den 4. juni 1780.

I deres ægteskab var børnene:

1. *Chresten Jensen*, født 1737.
2. *Chrestentse Jensdatter*, født 1740.
3. *Jens Jensen*, født 1745, se ane nr. 10, side 24.
4. *Anna Jensdatter*, født 1747.

Der er fortalt mere udførligt om dette ægtepar og deres børn i afsnittet »Ved muldjordens rand«, side 24.

Ane nr. 22.

Christen Andersen.

Han blev født omkring 1713 i Haderup sogn, formodentligt i gården Øster Vistorp som søn af fæstebonde Anders Pedersen Boel. Han døde i Tinckerdal i Borbjerg sogn og blev begravet på Borbjerg kirkegård den 18. marts 1792, 79 år gammel.

Han blev gift i 1740 formodentligt i Haderup kirke med

Ane nr. 23.

Maren Andersdatter.

Hun blev født omkring 1721, hvor vides ikke, ligesom hendes forældres navne heller ikke kendes. Hun døde i Tinckerdal i Borbjerg sogn i 1790 og blev begravet den 9. søndag efter trinitatis på Borbjerg kirkegård, 69 år gammel.

De havde i deres ægteskab børnene

1. *Anne Christensdatter*, født 1742, se ane nr. 11, side 24.
2. *Anders Christensen*, født 1751.
3. *Kierstine Margrethe Christensdatter*.

Der er fortalt mere udførligt om dette ægtepar og deres børn i afsnittet »Ved muldjordens rand« side 24.

Ane nr. 24.

Anders Nielsen Haulund.

Han blev født omkring 1706 formodentlig i Ejsing sogn som søn af Niels Haulund. Han døde i 1757 i Geddal i Ejsing sogn og præsten holdt ligprædiken over ham den 26. marts i Ejsing kirke; han var da 50½ år gammel.

Han var gift med

Ane nr. 25.

Anna Jensdatter.

Oplysningerne om hende er sparsomme, men hun døde den 5. december 1768 hos sin søn Christen Andersen Haulund i Geddal.

I dette ægteskab var børnene:

1. *Niels Andersen Haulund*, født omkring 1728, før kirkebogen i Ejsing begynder. Han boede i Tønning i Ejsing sogn.

2. *Christen Andersen Haulund*, født 1730, døbt 8. søndag efter trinitatis af præsten fra Sahl, Johan Budtz. Se ane nr. 12, side 31.

3. *Johanne Andersdatter*, født 1733, døbt 1. søndag i advent; hun blev gift med præstesønnen og godsejeren fra Grinderslev i Salling, Matthias Brunow. Se afsnittet »Utak er verdens løn«, side 32.

4. *Anna Andersdatter*, født 1735, døbt 2. søndag i advent. Hun var første gang gift med Peder Nielsen Kjærgaard, der døde i 1767, derefter blev hun gift med Niels Lauridsen i Grønkjær i Ejsing sogn.

5. *Sophia Andersdatter*, født 1739 og døbt 2. søndag efter hellig tre kongersdag. Hun blev ikke gift, men havde et barn udenfor ægteskab. Herom beretter Ejsing kirkebog følgende i 1763:

»den 24. søndag efter trinitatis absolveret Jens Halborg, som nu tredie gang har sustineret kirkens disciplin for begangne horerier. Samme dag kast muld på hans sidste horers, Sophie Haulunds barn, lagt ihjel af sin moder.«

6. *Jens Andersen Haulund*, født 1741, døbt 1. marts. Han boede i Brogård i Geddal.

Anders Nielsen kaldes snart Haulund eller Haurlund og snart Brogård, hvor han har det første navn fra, vides ikke, det andet stammer fra gården i Geddal, hvor han boede.

Da han døde i 1757 gav hans børn med nedenstående erklæring afkald på deres arv efter ham til fordel for deres mor:

Vi underskrefne samtlige sal. Anders Nielsen Haurlunds efterladte børn, nafnlig Niels Andersen, Christen Andersen, Johanne Andersdatter, Anne Andersdatter, Sophie Andersdatter og Jens Andersen med formyndere tilstår herved, at vores kjære moder haver fuldkommen fornøjet os for ald dend arve capital, som vi efter vores sal. fader kunde vente og tilkomme, så vi samtlige hermed fuldkommelig afkald og qvittering giver og i ingen måder forlanger noget mere efter vores sal. fader.

Thi haver vi denne afkald med vore hænder underskrevet og venligen ombedet vores kiære farbroder, Niels Nielsen Haurlund, og Niels Jensen Rafn som formynder for vi u-myndige, dette med os, til vitterlighed at underskrive.

Datum Giedahl dend 23. april 1757

Niels Andersen Christen Andersen Johanne Andersdatter Anne Andersdatter Sophia Andersdatter Jens Andersen Som formyndere og til vitterlighed underskriver Niels Nielsen Haurlund Niels Jensen Rafn.

Da Anna Jensdatter, der har taget ophold hos sin søn, Christen, dør i 1768, finder der straks samme dag registrering og 30 dage efter skifte sted i dødsboet.

Anna Jensdaatter som døde til Christen Andersen, anno 1768 den 5. december. Strax efter angivelsen indfant sig på velædle madamme Lillelund til Landting hendes vegne Niels Willemoes med antagne tvende vitterligheds- og vurderings mænd, naunlig Niels Bach og Niels Sørensen, begge af Gieddall for at registre og vurdere, hvad som forefantes efter Anna Jensdaatter, som døde til Christen Andersen udi Giddahl bye, og da blev foretagen efter følgende forrættning:

Registrering	Vurdering
een gl. fur kiste uden lås 2 mr., deri een rød skiørt 1 mk	3 mk. 0 skl.
een trøje 12 sk., een gl. sort vadmels kiortel 1 mk.	1 mk. 0 skl.
1 gammel skiørt, een gl. sort forklæde	1 mk. 8 skl.
een gl. sort plyses hue 4 sk., een gl. sort vadmels hue 2 sk.	6 skl.
een blåe hørgarns forklæde 12 sk., 1 gl. brun trøje 12 sk.	1 mk. 8 skl.
een gl. brun vadmelskiørt 8 sk., 1 gl. læder snørlif 8 sk.	1 mk. 0 skl.
1 pr. gl. røde strømper 4 sk., tvende blågarns særker 2 mk., en pr. gl. liiner 4 sk., tvende gl. forklæder 12 sk.	3 mk. 1 skl.
Summa 2 rd. 0 mk. 6 skl.	

Og da intet meere forefantes, da blev til stæde værende og især hendes søn, Christen Andersen tilspurt om de viste meere enten rede penge eller andet, som kunde formeere hendes efterlatte indtægt summa, hvortil de svarede nej, de viste icke meere ind som ovenmelt er. Så bliver Christen Andersen ansvarlig for det, som her er anført til vidre.

N. Willemoes, sønnen Christen Andersen som vurderings mænd: Niels Bach, Niels Sørensen. Atter indfant sig til 30te-dagen, som er den 4de jan. 1769, Niels Willemoes med forhen antagne vitterligheds mænd for at see, om der kunde blive noget at skifte og dele imellem den afdøde hendes efterlatte arvinger, af hvilke varre tilstæde een søn, Christen Andersen og Niels Andersen og Jens Andersen, Anna Andersen; de tvende fraværende arvinger haver meddelt deres afkald.

Og blev da således forretaget; først påståer sønnen Christen Andersen, at vil hafve noget for det, som hand haver kostet på hende udi hendes svagheds tiid med medicamenter og andet,

som hand siger haver kost	5 rbd 0 mk. 0 skl.
for hendes jordefær og begravelses bekostning	5 rbd 0 mk. 0 skl.
til vurderings mænd	0 rbd 2 mk. 0 skl.
til skriver salarium	0 rbd 4 mk. 0 skl.
udgift summa	11 rbd 0 mk. 0 skl.

Og som udgiften langt overgår indtægten, at der kan sees, at intet kand blive at arve, og tilspurde skifte retten de tilstæde arvinger, om de vare fornøyet med dette forretning, hvortil de svarede ja, at de i alle måder var velfornøyet, og at dette skifte måtte have ende; altså bliver skifte slut og tilendebragt

*Datum sterboen ut supra
Niels Willemoes*

Da to af arvingerne ikke er tilstede foreligger der skriftligt afkald fra dem. Her gengives det, Matthias Brunow har afgivet for sin kone. Et lignende fra Sophie Andersdatter er ikke medtaget.

Siden min kiære hustrue Johanne Andersdatter hendes moder Anne Jensdatter hos sin søn Christen Andersen i Gieddal udi Eising sogn, hvor hun sig opholdte, i Herren salig er hensovet og det befindes, at bemelte hendes søn ej alene i hendes levende live efter sønlig pligt haver besørget hendes gode pleje i alle ting, men og efter hendes dødelig afgang besørget hendes heederlig jordefær vel i alle deele, udi betragtning af såda(n) Christen Andersens gode forhold, ærklærer ieg på bemelte min hustrues vegne ingen arve præntion directe eller indirecte at påståe i nogen måder efter benefente hendes sl. moder, og derfor på min hustrues vegne ved denne arve rættigheds frafaldelse. Denne afkald for fød(t)e og ufød(t)e meddeles Christen

Andersen og vedkommende skifte forvalter til fornøden forsickring, icke i tiiden at ståe derfor til nogen slags ansvar, til hvilken ende, om fornøden eragtes, kand denne afkald uden kald og varsel læses og protocolleres til tinge, ligesom og med kongl. stemplet papiir belegges, som nu ej er ved hånden at fåe.

Til stadfæstelse på min hustrues vegne underskriver og forseigler

*Groffe Nørgaard den 2. januari 1769
Matthias Brunov*

Ane nr. 26.

Jens Giemsiing.

Han blev født omkring 1680, måske i Gimsing sogn ved Struer. Han boede i Geddal i Ejsing sogn, hvor han døde i 1743, og præsten holdt ligprædikenen over ham tirsdagen den 28. maj.

Han var gift to gange, første gang med Karen Christensdatter, der døde i 1731 og blev begravet den 23. søndag efter trinitatis. Det vides ikke, om der var børn i dette ægteskab. Meget hurtigt efter hendes dødsfald må Jens Giemsiing have giftet sig igen med

Ane nr. 27.

Maren Jørgensdatter.

Hun blev født omkring 1703, hvor vides ikke. Hun døde i slutningen af 1798 og blev begravet på Ejsing kirkegård den 6. januar 1799.

I dette andet ægteskab var børnene:

1. *Karen Jensdatter*, hun blev døbt »i huuset« den 20. søndag efter trinitatis 1732 og ved fremstillingen i Ejsing kirke blev hun båret af Helena Brorson fra Vandborg præstegård. Hun døde imidlertid i 1733 kun et år gammel.

2. *Jørgen Jensen*, han blev døbt i Ejsing kirke på Kristi himmelfartsdag 1734, men blev begravet den 1. søndag i advent samme år kun 22 uger gammel.

3. *Karen Jensdatter*, hun blev født i 1735. Se ane nr. 13, side 31.

Efter Jens Giemsiings død i 1743 giftede Maren Jørgensdatter sig endnu samme år, den 18. søndag efter trinitatis med Christen Sørensen, der var husmand og smed i Geddal i Ejsing sogn.

I dette hendes andet ægteskab med Søren Smed havde Maren Jørgensdatter to sønner:

1. *Jens Christensen*, født 1744, døbt 4. juli.

2. *Søren Christensen*, født 1748, døbt på Marias renselsesdag, den 2. februar.

Ejsing sogn 1730

I Thurs beskrivelse af Danmark i 1730 hedder det om Ejsing sogn:

Sognets bedste næring er avlingen af rug og byg; af havre sås her ikkun lidet, såsom havresæden kan ikke komme ret frem på den skarpe og sandfulde mark. Fiskeri kunne vel have af fjorden, særdeles al

på sine tilladte tider ved pulsvåddene, men beboerne har ingen tid til at bruge dem, formedelst avlingens drift, så vel ved deres egen jord som og ved hovedgården, Landting og ladegården Nygård, der er størst på avlingen og kan stalde langt flere øxne end Landting.

Om foråret er her gjedder og aborre, som går opad Limfjorden imod strømmen af de fra landet nedflydende bække i hvilken hosbonden (godsejeren) lader sætte sine ruser. Det bedste fiskeri forefalder en måneds tid før julen, da et par vådde bruges til at drage efter helt nordvest her i sognet, neden for Gjeddal by; men fangsten har nu i sidste åringer været så slet, at omkostningerne på våd og fiskebåde næppe kan erholdes.

Ane nr. 28.

Christen Jensen Dalsgaard.

Det vides ikke, hvornår han er født, idet der ikke er nogen aldersangivelse ved hans død i 1775 i Egebjerg i Ejsing sogn, hvor han var gårdmand. Men han er formodentligt født sidst i 1600-tallet. Han blev begravet på Ejsing kirkegård den 19. marts 1775.

Han var gift første gang med

Ane nr. 29

Maren Nielsdatter.

Heller ikke hendes fødselsår kendes, idet der ikke står, hvor gammel hun var, da præsten i Ejsing i 1762 »tirsdagen efter 4. søndag i advent har kastet muld på Christen Jensens hustrue af Egeberg«. Hun er sikkert født mellem 1700 og 1710.

I deres ægteskab var børnene:

1. *Anne Christensdatter*, født 1731, hun blev gift med Søren Pedersen i Geddal i Ejsing sogn.
2. *Sophie Christensdatter*, født 1733, hun blev gift med Peder Simonsen i Egebjerg i Ejsing sogn.
3. *Karen Christensdatter*, født 1735, men død allerede i 1739.
4. *Jens Christensen*, født 1739. Se ane nr. 14, side 36.
5. *Niels Christensen*, født 1741, han blev gift med Anne Eilersdatter, og de boede i Bjerrehus i Ejsing sogn.
6. *Karen Christensdatter*, født 1745, hun var vist nok ugift, og boede i 1794 hos svogeren Søren Pedersen.
7. *Bodild Christensdatter*, født 1749, død som spæd.
8. *Peder Christensen*, født 1753, død som barn.

Christen Dalsgaard blev vistnok også benævnt Brunsgaard, i hvert fald bruges det både om sønnen, Jens, og datteren, Anne, ved deres bryllup.

Det er muligt, at Christen Dalsgaard efter Maren Nielsdatters død i 1762 har giftet sig igen med Mette Nielsdatter Kiellerup; i hvert fald meddeler Ejsing kirkebog, at den 25. marts 1773 bliver hun begravet og der oplyses om hende; »forhen Christen Dals-

gaardshustrue og i mange år byens jorde-moder for 192 børn«. Kan det tænkes, at hun var en søster til Maren Nielsdatter? Det kunne forklare, hvorfor der først i april 1773 holdes skifte i boet efter den første kone, idet Christen Dalsgaard nu ønskede at gifte sig på ny, denne gang med Bodil Jensdatter Raun. Præsten har måske ikke syntes, at det var helt passende; i sin embedsdagbog skriver han i 1773: »fredagen efter 19. søndag efter trinitatis gamle Chr. Dalsgaards brøllup«.

Men på det tidspunkt havde sønnen, Jens Christensen Dalsgaard, overtaget gården, og Christen Dalsgaard var flyttet ind i et hus i Egebjerg.

Her følger nu det forsinkede skifte efter Maren Nielsdatter, der som anført var død i 1762.

Anno 1773 den 16. aprilis indfandt sig udi Egeberg fuldmægtigen ved Landting Peder Basse på skifte-forvalteren velædle hr. Hansen herre til Landting hans vegne, med 2nde tiltagne vurderings mænd, nafnlig Niels Christensen, Niels Jensen begge af bemeldte Egeberg at foretage registrerings- og vurderings forretning efter den afdøde Maren Nielsdotter til endelig skifte og deeling imellem enkemanden Christen Jensen og den afdødes efterladte arvinger, som ere 2nde sønner og 2nde døttre, nafnlig Jens Christensen og Niels Christensen, datteren Anne og Sophie, blev så herved med forretningen foretaget som følger

1 sort skiørt	2 mk.	0 skl.
1 sort trøje	2 mk.	0 skl.
1 dito forklæde	0 mk.	4 skl.
1 rød brøstdug	1 mk.	0 skl.
1 blå forklæde	0 mk.	10 skl.
1 fiirhjørnet klæde	0 mk.	4 skl.
1 dito	0 mk.	1 skl.
1 dito	0 mk.	4 skl.
2 dito	0 mk.	3 skl.
1 grøn silke lue	0 mk.	6 skl.
1 pandsmæke og 1 kniplings liin	0 mk.	2 skl.
1 gl. bunden trøje	0 mk.	2 skl.
1 gl. dito	0 mk.	6 skl.
1 rød skiørt	0 mk.	12 skl.
3 gl. røde trøjer	0 mk.	6 skl.
2 nye særker	1 mk.	8 skl.
3 puder og 1 dyne vahr	2 mk.	0 skl.
1 hals klæde	0 mk.	8 skl.

Boens indtægt 2 rd. 0 mk. 12 skl.

Hvorpå enkemanden blev tilspurt, om han vidste meere til boens indtægt at beregne, hvortil han svarede nej, og som ej viidere forefandtes boen til indtægt at beregne, så bliver herved denne samling ophævet og skiftets nærmere foretagende skal blive vedkommende tilkendegivet. Egeberg ut supra.

På skifteforvalterens vegne
S. Basse

Christen Dalsgaards sidste ægteskab varede kun 1½ år og efter hans død i 1775 blev følgende skifte afholdt i dødsboet.

Anno 1775 den 18. aprilis haver ieg underskrevne Christen Stylsvig, fuldmægtig ved Landting på hosbonden, velædle hr. Peder Hansen til bemelte Landting og Nyegaard hans vegne med tiltagne 2de vitterligheds og vurderings mænd nafnlig Christen Ravn og Jens Christensen Præst begge af Egeberg i Eising sogn, som rætte 30te dag i følge loven



Det tungeste læs.

indfundet mig udi sterfboen efter afgangne Christen Jensen Dahlsgaard, som forhen beboede og døde udi et huus udi bemelte Eggeberg bye for at registere og vurdere, samt et lovlig skifte at foretage til påfølgende skifte og deeling imellem bemte. den afdødes efterladte enke, Bodil Jensdatter på den eene og den sal. afdødes udi forrige ægteskab med afgangne Maren Nielsdatter, sammen aulede børn, nemlig 1 søn, nafnlig Jens Christensen boende i Eggeberg, 36 år, 1 do. Niels Christensen, tienende næstmelte hans broder, 34 år, 1 datter nafnlig Anne Christensdatter, gift med Søren Pedersen i Giedahl, 1 do. Sophie Christensdatter, gift med Peder Simonsen i Eggeberg, og 1 do. Karen Christensdatter, ugift, gl. 27 år, tienende ovenmelte sin broder, Jens Christensen i Eggeberg, på den anden siide.

Hvorda var tilstæde benæfnte enke Bodil Jensdatter med antagne lauværge Niels Jensen Ravn af Giedahl, Søren Pedersen af Giedahl, Niels Christensen og Peder Simonsen af Eggeberg, samt på egne og søster Karen Christensdatters vegne Jens Christensen Dahlsgaard af meerbemelte Eggeberg bye.

Da forretningen blev fremmet som følger:
Indtægt.

1 gammel fuur bord på åben foed	12 skl.
Enkens sæng og kiiste formodede hun og bad måtte blive u-vurderet, som arvingerne og tilstoed hende, eftersom hun hafde medbragt den så nær som en gl. dyne.	
Den afdødes gangklæder.	
1 gl. rød klædes vest	3 mk. 0 skl.
1 hviid vadmels trøye	4 mk. 0 skl.
1 gl. blå gråe vadmels kiol	3 mk. 0 skl.
1 pr. guule skind buxer	1 mk. 0 skl.
1 pr. gl. dito	10 skl.
1 gl. skind trøye	1 mk. 8 skl.
1 gl. skind brøst dug	1 mk. 0 skl.
1 gl. hat og 1 do hatslag	6 skl.
1 pr. gl. hoser og 1 pr. gl. skoe	4 skl.
1 kjerne	6 skl.
1 gl. deine kar	2 skl.
1 gl. rock, som enkens u-vurderet	
1 pleyel	3 skl.
1 haspe træe, uvurderet	

1 gl. vogn skrin	6 skl.
6 leer og 2 træe sætter	8 skl.
1 hammer og 1 hovtang	8 skl.
1 liden gl. øxe	3 skl.
1 gl. spegger boer	2 skl.
1 løb	4 skl.
1 fremerset	
1 hølee med dræg gl.	1 mk. 8. skl.
1 gl. skoul og greb med iern skoe	4 skl.
1 lyster	3 skl.
1 båer hiul	4 skl.
1 gl. grav spade	6 skl.
1 sort broget koe 10 år	4 rdl. 0 mk. 0 skl.
3 gl. får med 2 lam	2 rdl. 4 mk. 0 skl.

Hvor efter enken angav at være såed til stædet sidste efterår rug 5 skp. og byg 1 skp, udi den jord, som fra Jens Dahlsgaards gård i Eggeberg var tillagt den sal. mand hans livs tiid.

Den halve afgrøde af næstmelte sæd, erklærede Jens Dahlsgaard at vilde overlade enken og blev samme vurderet for

2 rbd. 2 mk. 0 skl.
Enken og tilstædeværende arvinger erklærede ej at viide meere denne fattige sterfboe til indtægt at beregne, thi beløber foranførte

til summa 12 rbd. 2 mk. 11 skl.

Derefter blev sterfboens udgift anmeldet som følger:

Huuset består af 4 fag, som til nogenleedes reparation og istandsættelse vil modtage til tækning og loft med videre i alt	2 rbd. 0 mk. 0 skl.
Enken angav, at den sal. mands begravelse i alt har kostet, som endnu er ubetalt, såsom fiel til kisten	1 rbd. 0 mk. 0 skl.
Øll og brød	1 rbd. 1 mk. 0 skl.

Den eene arving Niels Christensen angav at have låndt sin sal. fader tiid efter anden penge 8 rd. 4 mk, hvorføre faderen efter sin død hafde lovet ham den i sterfboen værende koe,

men enken erklærede alleene at være vidende Niels Christensen at have låndt den sal. mand i hendes ægteskabs tiid 2 rbd. 2 mk. 0 skl. Peder Smed i Råst fordrede smedearbejdsløn som enken og tilstoed at være skyldig 10 skl.

Videre vidste ingen af tilstedeværende dette sterfboe enten til indtægt eller udgift for nærværende tiid at anmelde, hvorover skifteretten fandt fornøden endnu nogen tiid at udsætte dette skifte til endelig afslutning, da når samme igjen vorde foretaget, skal sådant møde vorde samtlig vedkommende bekendtgjort. Således denne samling for i dag ophævet

Datum ut supra
C. Stylsvig.

Den 29. maj blev skiftet tilendebragt. Der kunne ikke blive noget at arve, når det hele var gjort op. Men arvingerne får følgende anmodning ført til protokols:

Dernæst begjerede samtlige arvinger, at dette skifte måtte sluttes, da de ej ville arve eller gjælde for sterfbørn, men udbad, at husbonden ville have consideration med den fattige enke og lade hende blive ved stedet, da de vidste, at når husbonden ville udtage for, hvad hand her i sterfboen tilgode kommer, så måtte den stackels enke gåe med bettelstaven.

Ane nr. 30.

Laurids Miltersen.

Han blev født omkring 1684 og han boede i Vejby sogn i Salling; han døde i 1763 og blev begravet på Vejby kirkegård 1. søndag efter hellig trekongersdag, 79 år gammel.

Han var gift med

Ane nr. 31.

N. N.

Det er dog ret sikkert ud fra almindelige regler for navneopkald, at hun hed Kirsten. Hun døde i 1774 hos sin datter og svigersøn i Dalsgaard i Egebjerg og blev begravet på Ejsing kirkegård 1. søndag efter påske.

Der var i deres ægteskab to døtre, som begge kom til at bo i Ejsing sogn:

1. **Karen Laursdatter**, født omkring 1731; hun blev gift i 1763 med Jens Madsen Trevad i Egebjerg. Hun optræder ofte som fadder hos sin svoger og søster.

2. **Mette Laursdatter**, født i 1740 i Vejby, og døbt trinitatis søndag. Hun blev gift med Jens Christensen Dalsgaard i Egebjerg. Se ane nr. 15, side 36.

Jens Christian Jensen Halds tip²oldeforældre

Ane nr. 32.

Peder Christensen.

Han blev født omkring 1629, og han døde i Haldsgård i Sevel 1699 og blev begravet på Sevel kirkegård den 10. april (2. påskedag) 70 år gammel.

Hans hustrus navn vides ikke, men af deres børn kendes:

1. **Christen Pedersen Hald**; han blev gift med Kirsten Christensdatter fra Herrup. Se ane nr. 16, side 37.

2. **Niels Pedersen Hald**; der nævnes en Niels Peder-sen Hald i Ål by Sahl sogn i 1731. Han døde i Sahl by 1760, 84 år gammel.

3. **Inger Pedersdatter**; hun fik i 1691 et barn, Anne døbt i Sevel kirke; udlagt til barnefader var Rimmert Rytter i Toftgård. Barnet døde som lille, men Inger Hald måtte stå åbenbar skrifte i Sevel kirke for sin forsyndelse mod det sjette bud. Senere blev hun gift med Jens Nielsen i Bjørnkjær.

4. **Maren Pedersdatter Hald**; synes at have opholdt sig i Råe, hun stod flere gange fadder ved barnedåb.

5. **Karen Pedersdatter**; opholdt sig i Hald og var også flere gange fadder.

6. **Maren Pedersdatter**; født 1684, men den 14. maj 1693 blev »Peder Halds liden datter Maren« begravet 8 år og 8 måneder gammel.

Peder Christensen boede i 1662 i Hald sammen med Christen Andersen, der i 1643 havde været med til sammen med de øvrige mænd i Sevel sogn at gå i forbøn for deres sognepræst, Jørgen Lauritsen Friis. Se følgende afsnit om ham. Da Christence Juel døde i 1658 blev Stubbergård delt mellem en lang række arvinger, der hver skulle have sin bid af kagen. Der ved tilfaldt Hald herremanden på Hindsels på Thyholm, Melchior Juel, der var en yngre bror til søhelten Niels Juel. Melchior Juel solgte dog i 1672 gården til Estvadgårds ejer.

I regnskabet for Kop- og kvægskatten 1678 omtales stadigvæk Christen Andersen og Peder Christensen som fæstere i Hald. I det tilsvarende regnskab for 1682-83 er Christen Andersen blevet afløst af Mads Christensen, der sikkert var hans søn. Det blev Peder Halds ældste søn Christen, der sikkert omkring 1699 overtog fæstet på hans del af Hald.

En afsat præst

Præsten Jørgen Lauridsen Friis (død 1688) havde været hører i Viborg 1634-37 og kom i forbindelse med Holger Rosenkrantz den lærde og blev 1637 sognepræst i Sevel. På den tid boede Knud Gyldenstjerne

og frue Christence Juel på Stubberkloster. Hun var påvirket af biskop Jersin og Holger Rosenkrantz' fromhedstype, og da Knud Gyldenstjerne døde 1640, henfaldt hun i tungsind og anfægtelser. Hun indrettede sig under Rosenkrantz' indflydelse på klostervis med fromhedsøvelser, faste osv. Hun talte meget med Jørgen Friis, som under studiet af Luther havde vendt sig fra Holger Rosenkrantz' betoning af gode gerningers betydning for frelsen og hævdede, at hun kun kunne få fred ved tro på Guds uforskyldte nåde i Kristus, skænket i dåben. På temmelig rethaverisk måde forkyndte Friis dette i Sevel kirke, og det medførte et spændt forhold til fru Christence. Hun anklagede så Friis for vranglære hos Ribe bisp. Efter lange forhør blev Jørgen Friis, skønt hans sognebørn gik i forbøn for ham, afsat 1643 af stiftets landemode, fordi han ikke med tilbørlig forsigtighed havde talt om en »sådan høj troens artikel«. Friis ansøgte kongen om benådning, og Chr. IV pålagde biskopperne og det teologiske fakultet at undersøge dommen. Forundersøgelserne var ikke særlig upartiske, og rettergangen bar et personligt præg, og under Jesper Brochmands forsæde kom kommissionsdomstolen til det mærkelige resultat, at Friis ved sin hævvelse af syndernes forladelse i dåben havde forkyndt »en falsk lære, der kunne undergrave bodslivet og bane vej for kødelig sikkerhed«. Derfor erklæredes han uværdig til at have præsteembede, og kun hvis han ville tilbagekalde, kunne der tilstedes ham ophold i landet. Chr. IV, der var opbragt på Friis, fandt dommen for mild og ønskede, at »bøddelen skulle rive tungen ud af hans hals«. Friis ville ikke tilbagekalde, han blev sat i Blåtårn, og 1644 blev han smedet i jern sammen med en af de værste svenske slaver på Bremerholm. 1645 slap han fri, drog til Rostock, hvor han fik det derværende teologiske fakultet til at erklære hans standpunkt for ægte luthersk. Efter forgæves at have søgt ansættelse i Slesvig, blev han 1652 præst i Halland, hvor han atter kom til at døje ondt, idet biskop Kling 1668 fik ham afsat på grund af formentlig »Filippimus« i et skrift »Nucleus«, mest uddrag af Melanchtons loci. Han fik dog kgl. oprejsning og blev så præst i Weddinge, Halland, hvor han døde. Heller ikke her fik han rolige dage, idet han blev irettesat for at holde fast ved dansk liturgi, skønt Halland var blevet svensk. Friis var dog sikkert bedre end hans eftermæle giver udtryk for.

fra En Dansk præste- og Sognehistorie, Viborg Stift, v. Paul Nedergaard

Nonnekloster og Adelsborg

På langs af Sevel sogn ligger der en række smukke søer, Flyndersø, Hellesø og Stubbergårdsø. Den sidstnævnte har sit navn fra den herregård, der fra gammel tid lå på en landtunge, der skød sig ud i søen.

Her lå tidligt i middelalderen en lille udflytterlandsby, Stubbethorp, hvor nonner af benediktinerordenen slog sig ned og byggede deres kloster. Snart blev stedet kendt som Stubber kloster. Nonnerne var ofte af adelsfamilie, og det hændte tit, at der fulgte en gård med, når en ny nonne blev optaget; derfor kom også klosterets ejendomme til at ligge spredt ud over Midt- og Vestjylland. Man talte om klosterets syv gange syv herligheder:

syv kaldsret til kirker
syv møller
syv skove
syv ferske søer
syv moser
syv grønne enge
syv snese plove

Klosteret havde også ret til at opkræve bropenge ved Hagebro over Karup å.



Stubberklostets kælder. Tegning af H. Bailum.

Klosteret nåede sikkert sin største velmagt i det 15. århundrede, fra hvilken tid de kælderhvelvinger stammer, der endnu kan ses. Og når man ad snøede og sandede stier en sommerdag når ud til de sparsomme rester af fordums herlighed på tungen i søen, fornemmer man en sær stemning af grå middelalder over stedet stadigvæk.

Med reformationen kom der andre tider. Da Frederik den I døde i 1533, blev det signalet til at bønderne i »Grevens fejde« rejste sig til kamp mod adelen. Adelsmanden Iver Juel, der i striden straks havde taget parti mod bønderne, fik, efter nedkæmpelsen af deres oprør og reformationens indførelse i 1736, Stubberkloster med tilhørende jordegods i forlening af kronen. Klosteret var med reformationens indførelse blevet nedlagt, men de 11 nonner, der var der, fik Iver Juel pligt til at underholde, så længe de levede.

Det var en urolig tid i landets historie; tre gange i løbet af 1½ år blev klosteret plyndret; til forsvar lod Iver Juel derfor i 1545 grave brede vandfyldte vold-

grave rundt om de statlige bygninger. Midt under arbejdet kom der pludseligt fornemt besøg, idet kong Kristian III med sit følge overnattede på Stubberkloster under en rejse i Jylland.

I 1547 købt Iver Juel klosteret af kronen for 12765 daler, og nu bliver det til adelsgodset Stubbergård.

Det var Iver Juel, der 1554, fik kongens tilladelse til at nedbryde Trandum kirke, for at han, til egen forherligelse, kunne bygge Sevel kirke større med materialerne herfra. Alle Trandum-bøndernes protester og senere krav om genopbygning hjalp intet.

Den mest kendte af Stubbergårds ejere er en kvinde, nemlig Christence Juel, der første gang var gift med Iver Juels søn Kjeld, som døde efter kun to års ægteskab og over hvem hun rejste et pragtfuldt epitafium i Sevel kirke. Hendes anden mand, Kjeld Krabbe, døde efter kun et års lykkeligt ægteskab og blev begravet i Viborg domkirke. I første halvdel af 1620-erne giftede hun sig så med Knud Gyldenstjerne, med hvem hun havde flere børn.

Han kæmpede alle sine dage med bundløs armod, hvilket kan være forklaringen på, at han var hård mod sine fæstebønder, der så til gengæld hævnede sig på ham ved, efter hans død, at lade ham gå igen. At han som bondeplager også blev gjort ansvarlig for overgrebet på Trandumfolkene og deres kirke, er vel forståeligt, men ikke historisk korrekt. Først da det lykkedes Bertel Ufød at mane ham i jorden i banken mellem Fruelunden og Sovgård mose, fik han fred i sin grav.

Også sin tredje mand overlevede Christence Juel med adskillige år. I sin sorg og ensomhed fordybede hun sig i religiøse spørgsmål og brugte en del af sin tid til fromme bodsøvelser; og det var netop om værdien heraf, hun kom i bitter strid med sognepræsten i Sevel, Jørgen Lauritsen Friis. På grundlag af sin sunde lutherske indstilling, at vi i troen på Jesus Kristus er retfærdiggjorte overfor Gud, talte han åbent om, at sådanne bodsøvelser, som fruene på gården udførte, var aldeles unødvendige, ja forkerte.

Endnu en begivenhed, der fandt sted på Stubbergård, var med til at formørke Christence Juels sidste år. Kort før jul 1648 forførte sønnen Kjeld sin søster Anne. Da blodskammen viste sig at få følger, rejste moderen sammen med sin datter til Norge, hvor barnet blev født. Sagen blev rejst på Herredagen i København i juli 1650. Begge søskende blev dømt til døden og senere henrettet.

Sine sidste år synes Christence Juel ikke at have tilbragt på Stubbergård. Det vides ikke, hvor hun døde, men hun blev begravet i Sct. Knuds kirke i Odense i 1658.

Straks efter hendes død kastede arvinger og kreditorer sig over godset, der blev delt i en mængde større og mindre dele. Blandt de mange ejere bør nævnes jomfru Akeleye, der boede på selve gården. Hun synes at have haft et godt forhold til sine bønder og bar mange af deres børn, når de skulle døbes. Hun døde i Norge i 1707.



Stubberklosters ruin. Tegning af H. Bailun.

Købmandssønnen og storgodsejeren Chr. Linde fra Holstebro fik i midten af 1700-tallet samlet det meste af godset igen. Niels Sehested, der ejede Rydhave, købte i begyndelsen af 1800-tallet også Stubbergård. Det er under ham, bøndergodset sælges fra til selveje. I 1836 købte proprietær J. Boserup Gammel-Stubbergård, og i 1849 flyttede han den under navnet Ny-Stubbergård op i Nærheden af Sevel by, der hvor den smukke dalsænkning »æ Gjæv« munder ud i de vide engdrag omkring søerne.

I 1870 blev den gamle hovedbygning ude ved søen nedrevet, og ved den lejlighed gik godsarkivets uvurderlige skatte til grunde. De gamle dokumenter blev simpelthen kørt i søen. Pergamentsrullerne brugte bønderne til at lappe deres tøj med.

Den nuværende ejer er Chr. Kudahl.

Ane nr. 34.

Christen Jensen Herrup.

Han blev født omkring 1638, uden tvivl som søn af gårdfæster i Herrup i Sevel sogn, Jens Jespersen (Espensen). Han døde i år 1700 og blev begravet på Sevel kirkegård 3. søndag i fasten, 62 år gammel.

Han var gift med

Ane nr. 35.

Kirsten Pedersdatter.

Hun blev født omkring 1659 som datter af selvejerbonde Peder Tygesen og hustru Boel (Bodil) Christensdatter fra Høstrup i Haderup sogn. Hun døde først på året 1723 og blev begravet på Sevel kirkegård den 17. januar, 64 år gammel.

I Christen Herrups og Kirsten Pedersdatters ægteskab fødtes følgende børn:

1. *Jens Christensen*, født før Sevel kirkebog begynder i 1686, han blev i 1722 gift med Kirsten Pedersdatter fra Råe i Sevel. Samme år blev han udlagt til barnefader af Kirsten Hansdatter.

2. **Kirsten Christensdatter**; hun er rimeligvis den ældste eller næstældste af søskendeflokken, idet hun også er født før 1686. At hun er datter af Christen Herrup og Kirsten Pedersdatter, er der ingen tvivl om, idet der ved en dåb i Hald, hvor hun blev kone, står, at barnet blev båret af mormoderen, Kirsten Herrup. Se ane nr. 17, side 37.

3. **Christen Christensen**, født i Herrup og døbt i Sevel kirke, den 7. april 1689; han døde i Herrup 17 år gammel.

4. *Et barn*, der blev døbt i Sevel kirke den 14. juni 1691, men der nævnes intet navn; det døde 11 uger gammelt.

5. **Mette Christensdatter**, født og hjemmedøbt i Herrup; dåben blev »kundgjort for menigheden i Sevel kirke« den 13. november 1692; hun døde godt 1½ år gammel.

6. **Peder Christensen**, født og hjemmedøbt i Herrup, fremstillet i Sevel kirke den 9. juni 1695; han døde 13 uger gammel.

7. **Peder Christensen**, født i Herrup og døbt i Sevel kirke den 18. juni 1699, men den 10. april 1701 blev »salig Christen Heerrups mindste søn Peder« begravet på Sevel kirkegård, 2 år gammel.

Fadderne ved disse dåb i Herrup fortæller noget om, at Christen Jensen og måske især Kirsten Pedersdatter var ansete folk; foruden medfæsteren Jens Lauridsen og hans kone er der naturligvis slægtninge fra Trandum kirkegård og fra Høstrup; der er folk fra gården Bjørnkjær og fra Sønder Mølle begge i Sevel sogn. Men desuden optræder Helle Lauridsdatter Roer, der var forpagterens kone på Stubbergård, præstedatteren Karen Hansdatter Hvid fra Sevel og en søn af præsten i Mejrup, Knud Jensen.

Efter Christen Jensens død i 1700 blev Kirsten Pedersdatter den 11. januar 1701 trolovet med Niels Christensen i nærværelse af »mændene i Trandum kirkegård med deres hustruer«. Brylluppet fandt sted i Sevel kirke den 3. juli samme år. Niels Christensen levede endnu i 1731.

I deres ægteskab var der en søn:

8. **Peder Nielsen**; han blev døbt i Sevel kirke den 4. marts 1703. Han overtog senere faderens del af Herrup; han var gift med Karen Pedersdatter fra Dueholm i Sevel sogn; hendes forældre var Peder Svenningsen og hustru Maren Christensdatter. Se Maren Jensdatters forslægt, ane nr. 120, side 90.

Da Kirsten Pedersdatter var død i 1723 trolovede enkemanden Niels Christensen sig 3. påskedag 1725 med Mette Pedersdatter; brylluppet stod 3. pinsedag, den 11. juni 1726.

Der synes ikke at have været børn i dette ægteskab.

Det var før 1678, at Christen Jensen overtog halvdelen af Herrup efter sin far; det år havde han hos sig sin gamle mor, hvis navn vi ikke kender. Medfæsteren i gården var som nævnt Jens Lauridsen, der også havde afløst sin far. Det var, mens de var i Herrup, at den store opmåling fandt sted i Danmark, der resul-

terede i den nye matrikel, der kom i 1688; heri blev Herrups hartkorn forhøjet fra ca. 7 tdr. til ca. 9¼ tdr.

Angående Herrup, se iøvrigt afsnittet: »Enestegården ved alfarvej.«

Ane nr. 40.

Kristen Andersen Schougaard.

Han blev født omkring 1677 og han døde i Mejrup sogn 1769 og blev begravet på kirkegården den 27. maj, 92 år gammel.

Kristen Andersen var sandsynligvis gift 2 gange, men hans første kone er der ingen oplysninger om; hun har dog muligvis heddet Anne.

Hans anden kone hed **Anne Christensdatter**; hun var født omkring 1703 og hun døde i Nørre Skovgård i 1750 og blev begravet på Mejrup kirkegård den 30. maj, 47 år gammel.

I det første ægteskab var børnene:

1. **Anders Christensen**, han overtog fæstet i Nørre Skovgård efter sin far.

2. **Jens Christensen**, han blev født omkring 1699. Se ane nr. 20, side 37.

I det andet ægteskab var sandsynligvis datteren

3. **Anne Christensdatter**, hun blev født omkring 1734 og blev muligvis opkaldt efter sin fars første kone. Hendes tragiske død, midt på vinteren, må have optaget sindene stærkt hos Mejrup-folkene. Kirkebogen beretter:

»NB. Den 10. februar 1752 blev Anne Christensdatter af Nørre Schougaard funden død på Maigård mark; blev synet den 11. februar og efter amtmandens resolution tilstædt jordpåkastelse og skikkelig jordefærd. 18 år.«

Når amtmanden var indblandet, så hænger det sikkert sammen med, at der var tvivl om, hvorvidt der var tale om en naturlig død eller selvmord. I sidste tilfælde bestemte Danske Lov, at begravelsen skulle ske i uindviet jord og uden gejstlig medvirken. Men i dette tilfælde har amtmanden altså skønnet, at der var tale om en naturlig død, rimeligvis som følge af vinteren.

Ane nr. 42.

Christen Bertelsen Gundesborg.

Han blev født i maj 1673 og døde i gården Gundesborg i 1745 og blev begravet på Sir kirkegård den 16. juli, 72 år og 10 uger gammel.

Han var gift med

Ane nr. 43.

Kirsten Knudsdatter.

Hun blev født i august 1682 og hun døde i Sir sogn i 1765 og blev begravet den 19. juli, »84 år mindre 5 uger og 1 dag«.

Der var flere børn i deres ægteskab; de anføres her i tilfældig rækkefølge.

1. **Chrestentze Christensdatter**, hun blev 1731 gift med Jens Jensen Bjerregaard i Hjerm, hvor de kom til at bo.

2. **Birthe Christensdatter**, hun blev 1736 gift med Jens Christensen fra Skovgård i Mejrup. Se ane nr. 21, side 37.

3. **Christen Christensen**, han blev 2. april 1749 viet i Mejrup kirke til Anne Marie Olufsdatter.

4. **Anna Christensdatter**, hun blev 1750 gift med Christen Andersen fra Maadgård i Mejrup.

5. **Knud Christensen**, han blev gift i 1750, samme dag som sin søster Anna, i Sir kirke med Cathrine Elisabeth Andersdatter fra Østergård i Sir.

Fæstebønder under Ausumgård

Gården Gundesborg i Sir sogn nær ved Holstebro var fæstegård under godset Ausumgård i Vejrum sogn. Gundesborg havde været krongods under Lundenes. I den såkaldte Markbog, der dannede grundlag for en ny matrikel i 1688, angives Søren Pedersen som fæster i gården, der i hartkorn var ansat til 3 tdr. 6 skpr. og 3 fdkr. Af et tingsvidne i 1719 angående kronens enge i Sir sogn fremgår det, at manden i Gundesborg hed Peder Gundersborg. Det må være ved denne tid, at Chresten Bertelsen bliver fæster i Gundesborg. Det er muligt, at hans komme til gården falder sammen med, at godsejer Jermiin på Ausumgård købte den. Han sørgede iøvrigt også for, at Christen Bertelsens børn blev anbragt i andre af

hans gode gæstegårde. Det blev sønnen, Knud Christensen, der overtog Gundesborg i fæste efter faderen. Men der synes ikke at have været børn i hans ægteskab og måske er det grunden til, at han efter overenskomst med godsejer Jermiin i juni 1772 fik tilladelse til at fraflytte Gundesborg og med besætning og avl overtage en anden mindre gård. Gundesborg blev derefter overtaget af Niels Kyndesen fra Vogstrup.

Nørre Skovgård i Mejrup hørte også som fæstegård under Ausumgård. Det var en gård på 6 tdr. 3 skpr. hartkorn og foruden ovennævnte Kristen Andersen var der endnu en fæster i gården. Før den kom under Ausumgård havde den været ejet af den kapitalstærke Christen Linde, der ejede en hel række af godser i Vestjylland. Christen Schougaard overlod i 1744 »goedvilligen« sit fæste i Skovgård til sin søn, Anders Christensen, der derpå fik nyt fæstebrev fra Ausumgård. »Den gamle« gik så på aftægt, der kom til at vare i 25 år, idet han døde i gården den 27. maj 1769.

Ausumgård var oprindelig en stor selvejerbondegård i Vejrum sogn. Omkring 1550 kom den ind under herregården Volstrup i Hjerm sogn; en tid hørte den også under godset Quistrup i samme sogn.

I året 1682 udstedtes en kongelig forordning, hvorefter en herregård for at opnå skattefrihed for selv hovedgården skulle have mindst 200 tdr. hartkorn,

Ausumgård. Tegning fra midten af 1700-tallet.



bestående af fæstegårde, under sig. Mange mindre herregårde gik som følge deraf over til at blive almindelige bøndergårde; de var enten så forarmede, at de ikke havde råd til at købe, eller der var simpelthen ikke jord nok at opdrive, så det ikke kunne lykkes dem at komme op over grænsen.

Men for Ausumgård betød det, at den rykkede op i herregårdenes rækker, idet det lykkedes energiske ejere, ikke mindst præsteslægten Jermiin, at få samlet bøndergods nok. Man tog det ikke så højtideligt, om forordningens bestemmelse om, at gårdene skulle ligge inden for en radius af 2 mil fra hovedgården, blev overholdt. Der var gårde i Salling, der var fæstegårde under Ausumgård.

Af stor betydning for både godsets bevarelse, men også for fæstebøndernes forhold var det, at godsejer Thomas Just Jermiin ved et testamente af 30. dec. 1767 oprettede stamhuset Ausumgård; det betød, at godset skulle søges bevaret i slægtens eje; men i bestemmelserne stod desuden, at også bønderne, så vidt muligt, skulle arve deres gårde; de blev arvefæstere.

Iøvrigt var fæstebøndernes hoveri gennemgående let på Ausumgård. Kun ca. en fjerdedel af dem gjorde egentligt hoveri på hovedgården. Resten besørgede en del kørsler, der navnlig nødvendiggjordes ved gårdens betydelige forbrug af tørv til brændsel og lyng til strøelse under studene.

En kort tid hørte der til godset både kalkværk og teglværk, men ellers satsede man især på opdræt af stude til eksport til Holsten og Holland.

Ret sent begyndte Ausumgårds fæstegårde at blive købt fri til selveje, men i 1862 fik ejeren, kaptajn Hans Helmuth Jermiin tilladelse til at sælge bøndergodset og i løbet af 1870-erne bortsolgtes det altsammen.

Ved lensloven af 1919 overgik stamhuset til fri ejendom og den sidste af Jermiin-slægten solgte i 1942 godset, som snart efter kom i Ivar Lundgaards eje; hans svigerdatter, Irma Lundgaard ejer nu Ausumgård.

Ane nr. 44.

Anders Pedersen Boel.

Han boede en tid som fæstegårdmand i Øster Vistorp i Haderup sogn. Der døde han den 16. april 1758 som enkemand.

Hans kones navn kendes ikke, men hun døde i Øster Vistorp den 26. maj 1748, 74 år gammel.

Rækkefølgen og antallet af deres børn er usikker. Det må formodes, at der har været en Peder Andersen, opkaldt efter farfaderen. De kendte er:

1. **Christen Andersen**, født i Vistorp omkring 1713, se ane nr. 22, side 38.
2. **Albret Andersen**, født i Vistorp omkring 1716.

Ane nr. 48.

Niels Sørensen Haurlund.

Han blev født omkring 1670 og boede i Geddal i Ejsing sogn. Der døde han i 1743 og blev begravet på Ejsing kirkegård 3. søndag efter trinitatis, 73 år gammel.

Han var gift med

Ane nr. 49.

Kirsten Hostrup.

Hun er formodentligt født i Lem sogn i Salling. Hun døde i Geddal 1744 og blev begravet på Ejsing kirkegård 12. søndag efter trinitatis. Det var nabopræsten fra Sahl, der foretog begravelsen, idet sognepræsten var til fornemt bryllup i Nørre Omme, hvorfor det også var degnen, der prædikede i Ejsing kirke om søndagen.

Der var følgende børn i deres ægteskab:

1. **Søren Nielsen Haurlund**, han blev født omkring 1703. Han blev gift med Ingeborg Jensdatter og de boede i vejrmøllen ved Landting.

2. **Mogens Nielsen Haurlund**, han blev født omkring 1704. Han var gift med Bodild Jensdatter; de boede i Geddal.

3. **Niels Nielsen Haurlund**. Han var gift med Karen Andersdatter. Han optrådte som formynder for broderen, Anders' børn i 1757.

4. **Anders Nielsen Haurlund**, han blev født omkring 1707. Se ane nr. 24, side 38.

Niels Haurlunds gård i Geddal i Ejsing sogn var på hartkorn 4 tdr. 7 skpr. 2 fdkr. og 1 alb. og det var sandsynligvis hans far, der havde den før; han hed Søren Sørensen og nævnes i matriklen fra 1688.

Ane nr. 60.

Milner Laursen.

Han blev født omkring 1656 og havde en gård i fæste i Vejby sogn og by under godset Kås. Her nævnes han i matriklen fra 1688 sammen med Christen Nielsen som medfæster.

Han var gift med

Ane nr. 61.

Karen Clausdatter.

Der var flere børn i ægteskabet, men kun de to sidste er født efter at kirkebogen for Vejby sogn begynder i 1701.

1. **Laurids Miltersen**, født omkring 1684. Se ane nr. 30, side 42.

2. **Niels Miltersen.**

3. **Poul Miltersen.**

4. **Jens Miltersen**, født 1702 og døbt i Vejby kirke 23. søndag efter trinitatis.

5. **Anne Miltersdatter**, født 1705, døbt 14. søndag efter trinitatis, hun døde 3 uger gammel.

TABULA GEOGRAPHICA PROVINCIAE SALLINGENSIS

Auctore Johanne Laurentio Holst, Normarchia Ro.
urgens. Praeposito.

1. Havn
2. Serrgaard
3. Kirks. bye.
4. Anden bye.
5. Enstadgaard.



Jens Christian Jensens tip³oldeforældre

Ane nr. 68.

Jens Jespersen (Espensen).

Han var ved år 1660 fæster i gården Herrup i Sevel sogn, men han synes at være kommet fra Vroue sogn i Fjends herred. I 1625 var han sammen med sine brødre ejer af gården Amstrup i Vroue sogn, og i 1661 nævnes han som ejer af Søndergård i Vroue by. Hans segl med et tydeligt I E (Iens Espensen) findes bevaret på et dokument i Rigsarkivet i København.

Jens Espensens hustrus navn og data kendes ikke, men det er oplyst, at hun i sin alderdom endnu i 1683 boede hos sin søn, Christen Jensen, i Herrup.

De havde, som nævnt, sønnen **Christen Jensen**, der blev født omkring 1638; han blev gift med Kirsten Pedersdatter, og de kom til at bo i Herrup efter Jens Espensen og hans kone. Se ane nr. 34, side 44.

Der var måske endnu en søn. Borbjerg kirkebog melder den 17. april 1653, at **Jesper (Esper) Jensen** og Edel Povelsdatter »af Skau« (Skave) er blevet viet i kirken og følger til »som kom til Vridsted sogn.« Den 5. april 1687 var den ene halvdel af Egebjerggård i Vridsted sogn beboet af Jesper Jensen og hustru (hvis navn ikke nævnes) og en anden familie. Det er vel ikke usandsynligt, at her er tale om en anden søn af Jens Espensen i Herrup; man må jo efter de almindelige navnegivningsregler forvente, at han havde en søn af det navn.

1687 skriver den gamle præst i Vridsted, Anders Nielsen Paaske, som havde oplevet Svenske-krigene:

»De forskrevne Jesper Jensen i Egebjerg og hans kone . . . ere så forarmede, at de haver nu ikke en skippe korn til brød, uden hvis de skal tage hos andre på deres rugsæd og sidder endnu med kornskatten og kvartalsskatten ubetalte; der er endnu mange andre udi Vridsted sogn, som er moksen (næsten) på knæerne. Deus misereatur! (Må Gud forbarme sig!)«

Endelig bør det nævnes, at selvejergårdmand i Søndergård i Vroue Oluf Vistisen var gift første gang med Karen Jensdatter, der var født omkring 1660 og som døde i år 1700. Hun kunne vel strengt taget godt være en datter af Jens Jespersen. Oluf Vistisen var selv født i Egebjerggård omkring 1642 og døde i Søndergård i 1722. Hans anden kone hed Ane Kjeldsdatter. I 1728 da Visti Olesen overtog Søndergård efter arvingerne efter sin far, Oluf Vistisen, var Esper Jensen til stede i herredsretten, hvor arvingerne fremlagde arveafkald og udstedte skøde. Det passer også godt nok i sammenhængen, at Esper Jensen ikke ellers optræder i retten, idet han altså muligvis var bror til Oluf Vistisens første kone, efter hvem der formodentlig allerede var holdt skifte efter hendes død.

Amstrup – Ammens Boel

Lidt øst for Karup å og Hagebro kro når landevejen mellem Holstebro og Viborg op i et smukt kuperet

terræn, hvor lyngklædte gravhøje røber, at her fra langt tilbage i tiden har været bebyggelse. Stedet hedder Amstrup og hører under Vroue sogn. Navnet tyder på, at der er tale om en rydning i skoven, som i middelalderen dækkede hele landet, nemlig den »torp«, som bonden Amme, der måske var flyttet ud fra Vroue, havde dyrket. Men et gammelt sagn, som lærer Skytte Andersen fra Vroue har gengivet i Skivebogen fra 1934, giver en anden tydning af navnet Amstrup som Ammens Trup.

I længst svundne tider lå her en borg, der ejedes af en underlig kumpan. Ugift og barnløs var han, og da han således måtte savne et hjems glæder, blev det hans kæreste tidsfordriv at strejfe heden rundt med sin bøsse og sine to hunde. Vennesæl som han var, levede han i fred og god forståelse med sine naboer, de Vroue bønder. Men dette gode forhold mellem borg og hytte fik en brat afslutning ved hans død. Han havde nemlig testamenteret borgen til sin amme, der gav sig til at føre stort og vildt hus. Således samlede hun om sig en trup tøjlesløse svende, der havde deres morskab i at drille og plage de arme Vroue-boere. Især var det dem en yndet fornøjelse at tage bøndernes kvæg i hus. Og se så, om de kunne bære sig ad som andre ordentlige kristenmennesker: tage en skilingspenge i opbringelsesgebyr! Men, nej! Vovede en sølle bonde sig op i røverkulen for at fordre sit liggendefæ tilbage, ja, så havde de først rigtig løjer. Dyret blev trukket frem og slagtet for øjnene af dets retmæssige herre, der skyndsomt tog flugten for ikke at friste samme skæbne. Men også god hund kan trædes så længe på halen, til han bider. En mørk nat samledes mellem de lave længer i byen dens våbenføre mandskab. Hævnens time var nær. I dyster tavshed nærmede skaren sig røverreden, hvor man efter sædvane sov sig fra aftenens rus. Få øjeblikke efter var borgens mandskab overrumplet og knipler, leer og høtyve gjorde deres sager til gavns. Til sidst blev der stukket ild på borgen, og en rygende brandtomt hilste morgensolen.

Men siden den tid blev stedet kaldt Amstrup af ammens trup, efter den vilde horde; det skulle forøvrigt ikke være hyggeligt at færdes der senere ved natetid, idet alskens spøgeri havde sin tumleplads på de sørgelige tomter, hvorover sandet og lyngen til sidst lagde sit forbarrende tæppe.

Så vidt sagnet, men de mere håndgribelige kendsgerninger fortæller de gamle arkivalier om.

I 1580 berettes det, at »kong Frederik II erfarer, at der nogen år siden forleden skal af nye være blevet opsat et bygge udi Vroue mark, kaldet Amstrup, den tiid hr. Otte Krumpen havde hald i forlening« (omkring 1544).

Gårdmændene i Vroue var ikke glade for denne beboelse derude i heden, idet den betød en ind-

skrænkning både med hensyn til kvægets frie græsning og til bjergning af hedetørv til ildebrændsel, og de klagede til kongen og begærede, at Amstrup blev lagt under Vroue by, »som den tilforn været haver.« Kongen imødekom deres ønsker mod, at bymændene overtog de forpligtelser, der hvilede på stedet såsom landgilde. Det var imidlertid så ringe afgifter sammenlignet med, hvad gårdene i Vroue ellers svarede, at det tydeligt fremgår, at Amstrup på denne tid i hvert fald snarere var et boel end en borg.

I 1625 ved vi, at Amstrup ejedes af Jens Espersen (ane nr. 68) som ellers havde Søndergård i Vroue på den tid, samt af hans brødre. Selve beboelsen var øde, men stedet blev brugt til »fædrift«.

Omkring 1650 ser det ud til, at præsten i Vroue, hr. Oluf ejede stedet sammen med bymændene i Vroue; ved udskiftningen i 1794 synes Amstrup at være tillagt præstegården, hvis matrikelnummer dens jorder bærer, og hvorfra der senere blev udstykket jord til de to husmandsbrug, der nu ligger på stedet.

Ane nr. 70.

Peder Tygesen.

Han boede på en gård i Høstrup i Haderup sogn.

Han var gift med

Ane nr. 71.

Bodil Christensdatter.

I ægteskabet var børnene:

1. *Jens Pedersen.* Han blev »Palmerløverdag« den 4. april 1696 trolovet i Trandum kirkegård med Marren Pedersdatter, datter af fæstebonden i gården, Pe-

der Iversen og hustru Anne Christensdatter. Der var stort forlovelsesgilde, hvor velb. Mandrup Due fra Hegnet i Salling var til stede. Kirkegård var fæstegård under dette gods. Jens Pedersen fik sin svigerfars halvdel af Kirkegård i fæste efter ham.

2. *Kirsten Pedersdatter.* Hun blev født omkring 1659. Hun blev gift med Christen Jensen i Herrup. Se ane nr. 35, side 44.

Peder Tygesen og hans hustru ejede bondeskylden på gården Vester Vistorp i Haderup sogn; denne besiddelse gik efter forældrene i arv til deres to børn; de skødede den den 27. september 1715 på Estvadgård til dens ejer Anders Pedersen Brønsdorff.

Det er ikke utænkeligt, at Peder Tygesen var bror til præsten Lars Tygesen, der var født i Øster Vistorp i Haderup sogn omkring 1631 som søn af Tyge Jensen, der var fæstebonde under Ribe hospital. Man fortæller, at han som dreng to gange løb fra hest og plov på sin fars mark til Holstebro latinskole; han blev dog hentet hjem igen; men tredje gang, da han blev fundet i Viborg latinskole, fik han lov til at blive ved læsningen, og han blev student i 1660. Han blev ordineret i Ribe i 1673 og blev hjælpepræst i Sahl hos sognepræsten, Christen Pedersen Nørkjær, hvis datter Karen han året efter giftede sig med. Han blev senere selv sognepræst i Sahl. Han var en lærd mand, der dog ikke glemte, at han var en mand af folket.

Hans sønner latiniserede Tygesen til Tychonius. En af dem, Peder Lassen Tychonius, blev byskriver i Nykøbing Mors. Den bedst kendte af dem var dog Christen Lassen Tychonius; han blev sognepræst og provst i Skive og senere domprovst i Viborg. Han skrev lærde afhandlinger, digtede og var en vældig prædikant; da hans biskop i Viborg døde, holdt han en ligtale over ham, der varede i 14 kvarterer.

Herrup-slægten

Maren Jensdatter

og

hendes forslægt



Maren Jensdatter og Jacob Madsen (Herrup).

Maren Jensdatters forslægt (på fædre side)



Maren Jensdatters forslægt (på mødrene side)



Herrup-slægten

Maren Jensdatter

og

hendes forslægt

Maren Jensdatter

Ane nr. 1.

Maren Jensdatter.

Hun blev født den 30. september 1841 i Søgård i Sevel sogn, som datter af gårdmand Jens Christensen (Davidsen) og hustru Kirsten Jens Christiansdatter.

Hun blev hjemmedøbt og derefter fremstillet i Sevel kirke den 26. december samme år, båret af sin moster, Karen Jens Christiansdatter, fra Søgård.

Hun døde i Herrup i Sevel sogn den 10. februar 1915 og blev begravet på Sevel kirkegård, 74 år gammel.

Maren og Jacob Herrup med datteren Kirsten.



Maren Jensdatter havde to børn uden for ægteskab med en søn fra Hald i Sevel, **Jens Christian Jensen**. Se side 19.

Hun blev gift i Sevel kirke den 19. marts 1869 med **Jacob Madsen** fra Vinggård i Fly. Se side 106.

Maren Jensdatters liv er mere indgående beskrevet i efterfølgende afsnit: »Fruentimmeret, der blev gårdmandskone.«

Fruentimmeret der blev gårdmandskone

Det er vel naturligt nok, at det ikke har været et emne til almindelig samtale i familien, at min bedstemor, Ane Kirstine Jensen, var født udenfor ægteskab; men Sevel kirkebog meddeler under juledag 1862, at hendes forældres fulde navn og stilling var: ugift Maren Jensen og udlagt barnefader, tjenestekarl Jens Christian Jensen.

Maren Jensen, min oldemor var født i Søgårde i Sevel 1841. Hendes far hed Jens Christensen, men blev kaldt Davidsen (Dawsen); hendes mor hed Kirsten og var fra Herrup: hun døde som ung kone fra to små piger. Jens Davidsen giftede sig hurtigt igen med Kirstens søster, men Maren kom ud til sine bedsteforældre i gården Herrup, Jens Christian og Maren Jensen, og blev deres plejedatter. Her voksede hun op under gode og trygge kår og arvede siden gården efter dem. Det skete den 29. januar 1869 ved følgende skøde.

Underskrevne gårdmand, Jens Christian Jensen af Herrup i Sevel sogn gjør vitterligt at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og aldeles afhænder til ungpige Maren Jensdatter sammesteds den mig ifølge skjøde af 12. maj 1829, tinglæst 26. februar 1830, tilhørende gård i Sevel sogn, med bygninger og jorder af hartkorn under matr. nr.

4 i Herrup, 4 tdr. 2 skp. 2 fjdk. 1½ alb. og under matr. nr. 18, 1 skp. 0 fjdk. 1½ alb., ialt hartkorn 4 tdr. 3 skp. 3 fjdk. 0 alb., samt min besætning, ind- og udbo, for kjøbesum 1200 rdl., skriver eet tusinde og to hundrede rigsdaler rigsmønt, og årlig aftægt til mig og min hustru efter en i dag oprettet contract.

Og da kjøbesummen er berigtiget og kjøberinden, bemeldte Maren Jensen har forpligtet sig til at udrede den betingede aftægt, så skal den nævnte gård med rette tilliggende og tilbehør, derunder for boets andel i sognets konge- og kirkekorn og kvægtiende, herefter sælges og tilhøre hende med de samme herligheder, rettigheder, lyster og forpligtelser, hvormed jeg har været ejer deraf, og iøvrigt med fuldkommen ejendomsret.

For vanhjemmel er jeg ansvarlig.

Til bekræftelse med min underskrift

Sevel den 29. januar 1869
Jens Christian Jensen
med ført pen.

Ingen synes at kende de nærmere omstændigheder angående det forhold, at oldemor havde, ikke bare min bedstemor udenfor ægteskab, men også hendes yngre helbror, Jens Christian. Faderen, Jens Christian Jensen var fra gården Hald i Sevel by; der har formodentligt også været talt om ægteskab; i hvert fald var hans forældre i Hald faddere ved min bedstemors dåb. Peder Christian Madsen i Herrup mente, at det var bedsteforældrene i Herrup, der modsatte sig ægteskabet, fordi Jens Christian var lidt for pigekær i det hele taget, hvilket stemmer godt nok overens med, at samme Jens Christian, kort tid før det andet barns fødsel, er udlagt som barnefader til et andet fruentimmers barn. Man kan vel forestille sig, at Maren selv har syntes, at nu kunne det være nok.

Det var den almindelige betegnelse i kirkebogen på den tid for en ugift mor, at hun var fruentimmer, og i marginen på den side, hvor fødslen var indført, blev der skrevet »uægte«. Det var naturligvis en skam at skulle have et barn udenfor ægteskab. Dog skulle man på denne tid ikke længere stå offentlig frem på kirkegulvet og skripte sin brøde mod det sjette bud samt opgive faderens navn. Den jævne befolknings holdning har dog næppe været så streng som kirken og »uægte« fødsler var ret almindelige. Den omstændighed, at Maren trods sine to børn »fra før« alligevel blev godt gift, røber vel også, at skammen ikke var så slem at bære.

I 1869 blev min oldemor, Maren Jensdatter fra Herrup viet i Sevel kirke til Jacob Madsen fra Vingård i Fly. P. Chr. Madsen mente, at de to unge kan have truffet hinanden til marked i Skive. Iøvrigt var der gamle slægtsforbindelser mellem Herrup og Fly, og der var netop på denne tid Fly-folk i nabogården. P. Chr. Madsen fortalte også, at forbindelsen var vel til måde for de gamle i gården. Den gamle Maren især kræsedede rigtigt for Jacob, når han kom for at besøge kæresten. Det blev et langt og lykkeligt ægteskab. På utallige måder kom dette hjem til at præge Sevel søndersogn, også gennem en stor børneflokk, der kom til at bo dels i gårde skilt ud fra fødegården dels i omegnen.

Jacob Madsen har selv fortalt, hvordan det gik til, at han blev forlovet med Maren Jensen.

Han gik derhjemme i Vingård i Fly som den yngste af otte søskende; en ældre bror, Peder Madsen, havde overtaget gården, da deres far, Mads Jensen var blevet blind og ikke længere kunne følge med i gårdens drift. Jacob måtte tit høre for, at han ikke kunne finde sig en kone, og da der så gik snak om en ung pigeovre i Herrup, som skulle arve den store gård efter sine bedsteforældre, besluttede Jacob sig til at rejse over og prøve lykken. En dag sadlede han sin hest, tog de langskafte støvler på, og en ridepisk i hånden, og så gik det ad Herrup til.

Herrupgård var dengang en stor firlænget, lukket gård med indkørsel gennem en port; da nu Jacob nærmede sig porten, fik hesten et lille rap af piskan; han skulle komme standsmæssigt til gårde, men det var nær blevet som græsrytter; han holdt dog balancen og blev i sadlen og kom ind i gården som en strunk rytter. Derinde stod en pige og vaskede mælkejungler og Jacob tænkte: »Ja, er det hende, så bli'r jeg ikke mand i denne gård!«

Han blev nu budt indenfor og kom til sæde på bænken ved det lange bord, og den pige, der var her, så i Jacobs øjne meget bedre ud. Jacob kom frem med sit ærinde, og så skulle tingene jo tales igennem. Men det endte med forlovelse og bryllup.

I Jacob Madsens og Maren Jensdatters ægteskab var der ti børn og med de to Maren havde var dusinet fuldt.

Børnene var:

- I Ane Kirstine Jensen..... født 1862**
- II Jens Christian Jensen født 1867**
- III Mette Marie Madsen født 1869**
- IV Mads Madsen født 1871**
- V Ane Cathrine Madsen født 1873**
- VI Kirsten Madsen født 1875**
- VII Karen Madsen født 1877**
- VIII Jensine Madsen født 1878**
- IX Maren Anine Jacobine Madsen født 1881**
- X Peder Christian Madsen født 1883**
- XI Maren Madsen født 1885**
- XII Jens Madsen født 1888**

De tolv børn voksede op i et godt og trygt hjem, hvor de lærte at kende arbejdets glæde og at finde værdi i alt, hvad der er sandt, godt og ret.

Skønt Jacob Herrup, som han hurtigt blev kaldt, ikke var far til de to første af børnene, har de aldrig følt, at de ikke hørte med til søskendeflokken, og Jacob Herrup fik det inden sin død ordnet således, at de to skulle arve på lige fod med de øvrige. Og skønt vi i vor gren af slægten ikke kan regne ham blandt vore forfædre »efter blodet«, så har det dog altid været naturligt for os at kalde ham vor oldefar.

Jacob Herrup var en dygtig landmand; skønt spinkel og lille af vækst gav han sig i kamp med lyngen og forvandlede ikke bare gårdens egne heder til agerjord, men også en del af Stubbergårds heder blev

købt og opdyrket. Slidsomt har det været med de endnu ret primitive redskaber, man havde. Datteren Kirsten Søndergaard mindedes, hvordan de begyndte med roedyrkning. Ved såningen gik der først en mand med et riveskaft og lavede en rille, dernæst kom en anden med frøposen og lagde frøene i rillen, og sidst blev riven brugt til at dække frøene til.

Høet blev slået med le og revet sammen med hånddriver og sat i stakke; også kornet blev høstet med le, og pigerne bandt det i neg og satte det i hobe. Når kornet var kørt ind, blev stubmarken revet med hånddrive, for at ingen kornaks skulle gå tabt.

Maren regerede i stuehuset; desuden blev hun ved med gennem årene at passe svinene. Men hun var gårdmandskone og havde altid to piger til hjælp. Hun var ikke så morgenduelig; når hun kom op ved 10-tiden, skulle der startes med kaffe, og så sad hun og forhørte sig om, hvad pigerne havde oplevet aftenen før. Hun var nok ikke altid lige let at omgås; hun kunne være noget »fortrædelig«; men Jacob forstod den kunst at tie stille; han havde et mildt sind og kunne altid få tingene til at gå i lave igen. Men oldemor kunne godt trækkes op til løjer. Især forstod den yngste, Jens, at få latteren frem, som når han kom op at slås med sin mor i de opblødte avner, der var bestemt for svinene.

Om vinteren var både karle og piger i sving med karter og spinderok. Pigerne havde lavet den akkord med deres mor, at når de havde kartet eller spundet et halvt pund uld, måtte de bestille, hvad de ville bag efter; så det gjaldt om at komme tidligt op om morgenen og få begyndt, så der kunne blive lidt tid til overs til at lave udstyr til deres eget bryllup engang.

Oldemor døde i 1915. Som så ofte før havde hun sammen med Jacob været til møde i Nautrup missionshus; men på vejen hjem væltede vognen, og Maren brækkede en arm; hun måtte i seng og kom ikke op igen; kræfterne og livsmodet svandt, og til sidst sov hun stille hen, 74 år gammel.

Tidligt var mine oldeforældre kommet med i Indre Missions vækkelse i disse egne, og i mange år holdt Jacob hjemme i sit hjem, hjulpet af Jens Espersen, søndagsskole for børnene i Søndersognet. Oldefar var en from mand, ydmyg og besked. Min farbror Karl, der tjente i gården som hjorddreng, har fortalt, at han undertiden var tilhører til hans private morgenandagt. Han fandt sig en tom bås i stalden, satte sig på en malkeskammel og lagde dagen og livet i Guds hænder og omfattede med sin bøn folkene og familien. Ved morgenbordet blev der holdt fælles andagt med bibellæsning og bøn; min far har fortalt, at oldefar altid sluttede sin bøn med at sige: »tak for alle dine velgerninger, de er mange, og de er store.«

Flere af børnebørnene fra Feldborg tjente som hjorddreng eller karle hos deres bedstemor og bedstefar. Det var en god plads, men der skulle bestilles noget. En god indsats blev påskønnet; min far, der tjente der som dreng, har fortalt, at hans bedstefar, da drengen en lang dag igennem havde spredt møget

lige så hurtigt, som det blev kørt ud, kom ham i møde ved aftenstid og sagde: »Du har haft det strengt min dreng, du skal have en krone.« Og det kunne sådan en dreng leve længe på.

Oldefar blev en meget gammel mand; han døde i 1938, 95 år gammel. Han var åndsfrisk til det sidste og bevarede det lune glimt i øjet. Jeg erindrings svagt, at jeg har været på besøg hos ham sammen med min far. Oldebørnene var, som pastor Bruschi i Sevel engang spøgefuldt bemærkede »mangfoldige som himmelens stjerner og som havets sand«. Ikke sært, at han blev kaldt Sønder sognets oldefar. Han var afholdt og æret som kun få. Da det lakkede mod enden, spurgte min bedstefar ham: »Nå, vil maskinen gå i stå, bedstefar?« »Det kunne næsten lade til det« lød svaret »det har nu været en god maskine, der er ikke kostet mange øre på den« Med en let omskrivning af et bibelvers sagde han: »Dør jeg, så er det godt, og lever jeg, så det også godt.« Og så slog lunet igennem, når han føjede til: »Det er ellers ikke mange, der dør i min alder.«

Da oldefar var død, stod hans kiste åben i haven, mens de mange gæster gik forbi i ærbødighed; og da han fra gården blev ført ud på sin sidste rejse til graven på Sevel kirkegård ved siden af oldemors, gik oldebørn og søndagsskolebørn foran ligtoget og strøede blomster og grankviste.

Jacob Herrup i havestuedøren.



Pastor P. A. Bruschi i Sevel har i »Dansk Præsteg- og Sognehistorie for Viborg Stift« skrevet følgende om Jacob Herrup:

Jacob Madsen (Herrup), død 1938, 95 år gammel, var fra Fly; fik en hedegård i Herrup, mest lyng, som han fik dyrket op. Han blev omvendt under vækkelsen i 90-erne, og han kom til at sætte åndeligt præg på søndersognet; han var tilsidst som en patriark (havde over 100 børn, børnebørn, oldebørn og svigerbørn); han var en mild og taknemmelig mand, med jysk lune, et ægte Guds barn. Hans milde sind kom til at præge Indre Mission i sydsognet.«

For mine bedsteforældre på hedeejendommen i Feldborg betød hjemmet i Herrup meget. Fra begge sider havde de let ved at finde vejen gennem skoven og ad sandede hjulspor gennem Bjørnkjær.

Jeg har med dette afsnit om mine oldeforældre gerne villet sætte dem et godt minde, om jeg måtte bidrage til, at nye slægter efter dem må skønne på den arv, de har givet os.

Følgende er kopi af et brev fra Maren Jensen i Herrup til datteren Jensine, der havde plads i huset i Viborg.

Kære Datter
Jeg vil skrive nogle Ord til dig
og spørge dig om det er din Mening
at du vil have Pladsen i Sevel Præste-
gaard det er jo noget du maa selv
bestemme det var da ikke saa længe
der kunde man da sætte sig at
se hver Søndag. Ja du kender jo at
det var morsomt at der kunde være
nærmere her hjemme du skulde bare
se Haven nu. Figlign siges som
dyrlige derude at det er en Lytte
at sidde her ved Vinduet og skrive.
Ja Kære Sine. Elles, Peter og Blommet.
Troens staa som Judise brude og
Bløster. Kun du huske sidste tur
den Gang Hansen var hjemme vi
sød ude i Haven og drak Kaffe
Troer dig og Kirsten skulde vente
og i gik sine sønne Trokon

saadan, ja du maa se - hvad Day
nu det kunde være rigtig morsomt
at se dig løbet op og ned ad disse
Trapper. saa et du jo nok i en slun
Fart Nu maa jeg vist holde op
for Posten kommer. Viets snart
her sendet jeg dig nogle Troens st.
for det er vil sagtens noget Kære
med Pengene du har vil ikke
kort fra den siden!

Hos med være du hjertelig. Skrivte
fra din Moder
Maren Jensen

Jeg vil lige lade dig vide
at den 18 Juli bliver der en
stor Møde i Gavet der kommer
Pastor Norup fra Dejbjerg og Pastor Skel-
gaard fra Naur og Book fra Pinborg
og maaske Jens Inderskov fra Vindum
du kan du vil ikke komme og se

Maren Jensdatters forældre

Ane nr. 2.

Jens Christensen kaldet Davidsen.

Han blev født den 13. november 1805 i Søgård i Sevel sogn som søn af gårdmand Christen Jensen og hustru Cathrine Jensdatter, Søgård. Han døde samme sted den 8. august 1880 og blev begravet på Sevel kirkegård, 74 år gammel.

Han blev gift den 20. oktober 1838 i Sevel kirke med pigen

Ane nr. 3.

Kirsten Jens Christiansdatter.

Hun blev født den 26. november 1815 i Herrup i Sevel sogn som datter af gårdejer Jens Christian Jensen og hustru Maren Christensdatter, Herrupgård. Hun døde den 21. august 1842 i Søgård og blev begravet på Sevel kirkegård kun 26 år gammel.

Ved Jens Christensens dåb i Sevel kirke blev han båret af sin moster, Maren Jensdatter, fra Haderup; fadderne var Dorthe Pedersdatter, Søgård, Jens Fisker, Hofman Kristiansen, Hjelm mølle, og Villads Holgersen. Kirsten blev ved sin dåb i Sevel kirke båret af Esper Jensens hustru fra Løvig, fadderne var Esper Jensen, Christen Gadgaard og søn fra Sevel og Peder Christensen fra Herrup, alle bønderfolk.

I Jens Christensens og hustru Kirsten Jens Christiansdatters ægteskab var der to børn:

1. *Cathrine Jensdatter*, hun blev født den 12. februar 1839 i Søgård og døbt i Sevel kirke båret af Ane Cathrine Christensdatter, hendes faster. Cathrine Jensdatter fik omkring 1870 en søn uden for ægteskab; den udlagte barnefader hed Christen Jensen. Drengen kom til at hedde Jens Jensen. Han blev senere købmand i Haderup, hvor han skabte det anlæg, der stadig eksisterer, og som bærer hans navn. Han døde i 1928 i Haderup, 58 år gammel. Cathrine Jensdatter skal senere være blevet gift med N. Ravn fra Fjand.

2. *Maren Jensdatter*, født den 30. september 1841 i Søgård. Se ane nr. 1, side 55.

Kirsten Jens Christiansdatter døde den 21. august 1842 i Søgård og blev begravet på Sevel kirkegård i den unge alder af 26 år. Den 11. november samme år giftede Jens Davidsen sig igen med en søster til sin første kone, Karen Jens Christiansdatter, født i Herrup den 18. maj 1818. Hun døde i Søgård juleaften 1896. I dette andet ægteskab var der fire børn:

3. *Kirsten Jensdatter*, født den 24. februar 1844 i Søgård. Hun døde ugift den 12. juni 1867, 23½ år gammel.

4. *Maren Cathrine Jensdatter*, født den 24. februar 1848 i Søgård; hun blev gift i 1872 med Lars Chr. Olesen i Krejlgård i Sevel sogn.

5. *Christine Jensdatter*, født den 28. september 1851 i Søgård.

6. *Jensine Jensdatter*, født den 15. april 1859 i Søgård. Hun blev gift i 1878 med tømrer Jørgen Spaabæk Poulsen i Sevel; han var født i Borbjerg sogn 1854.

Jens Christensen, der næppe var kendt i sognet under andet navn end Jens Dawson, overtog gården efter sine forældre den 1. august 1836. Selve overtagelsen blev først tinglyst to år senere:

Da min søn, Jens Christensen, dags dato har udstedt lovlig aftægtscontract til mig og hustru og desforuden sikret hans søster den sum, vi for hende havde bestemt, så afstår jeg hermed i overensstemmelse med forestående min disposition min gård til ham, hvorfor nærværende document bedes tinglyst som adkomst for ham på min hidtil ejende gård i Sjøgård i Sevel sogn af htkr. 2 tdr. 4 skp. 2 fdk. 1 alb. med konge, kirke, korn og qvæg tienderne deraf, samt besætning, ind- og udbo.

Sjøgård i Sevel sogn den 1. aug. 1838

*Christen Jensen
m.f.p.*

I 1841 lånte Jens Davidsen 200 rigsdaler sølv af gårdmand Knud Knudsen i Trandum, der til sikkerhed fik pant i gården. Pengene har sikkert skulle bruges til at forbedre bygningerne. I hvert fald viser en omtaksation, som brandfoged Mads Pedersen fra Djeld og

Gammel Hedegård i Søgård, efter foto: Jeppe Aakjær: Fra min bitte Tid.



Niels Barslund fra Mejrup foretog til brandforsikringen i 1849, at der nu var ganske gode bygninger:

1. Søgård bye, en gård som ejes og beboes af Jens Christensen, forhen forsikret under hovednr. 118, lit. 3 for rdl. 560
Nu for en del således ombygget og forøget; ejeren begærede de udvendige grundmure undtagne fra taxation og forsikring.
2. Et hus øst for stuehuset, ikke før forsikret, 6½ fag, 6½ alen dyb af murede og klinede vægge, fyrretømmer samt stråttækket, indrettet til tørvehus, huggehus og vognskjul, tax. for rdl. 50
3. Det søndre hus, 20 fag, 10 alen dyb, grundmuret i Søndre side, resten af murede og klinede vægge, blandings- under- og fyrre over- og indtømmer, samt stråttækket, indrettet til lade tax. grundmuren undtagen 240
4. Det østre hus 10 fag, 6¾ alen dyb, af klinede vægge, blandings under, fyrre over- og indtømmer, samt stråttækket indrettet til fårehus og vognskjul taxeres for rdl. 70
Forsvarlig indrettet imod ildsfare, og de befalede brandredskaber forefandtes.

Kristen Knudsen, eller som han senere blev kaldt, Kræn Bedhwolm, blev på sin 90-års fødselsdag hædret med en avisomtale af folkemindesamleren H. P. Hansen i Herning. Heri fortæller han, at Kræn Bedhwolm engang havde fortalt, at han i sine unge dage tjente som karl hos Jens Davidsen i Søgård. Her

på denne gård havde de to falskmøntnere Jens Chr. og Niels Larsen, der var brødre, holdt til. På markedet i Holstebro havde de købt kreaturer for »djæ gal' pæng'«. Men det blev naturligvis opdaget, og man fortalte, at som straf skulle hovedmanden, Jens Chr. miste sin højre hånd. Da han hørte det, erklærede han, at så måtte han lave pengene med fødderne. Så slap han for at miste sin hånd, men han »wa da hæn' en ti'«.

En anden person med et noget tvivlsomt rygte boede også på den tid i Søgård, det var Ma' Stardal, der havde en betydelig praksis. Der fortælles om en gammel kone fra Trandum, der var blevet forhekset. Hun stod som naglet fast tæt ved bilæggerovnen i sin stue og tog på vej. Så var der ikke andet for, end at man måtte have bud efter Ma' Stardal. Da hun nu var på vej i vognen, man havde sendt efter hende, fik kuskens på et vist sted på vejen besked om, at nu gjaldt det om at lade hestene strække ud alt det, de kunne. Maren undersøgte nu den forheksede kone og beordrede derpå et halmknippe samt en flaske brændevin bragt ud på en mark. Her blev der sat ild til halmen, men brændevinen beholdt Maren selv. Maren holdt iøvrigt på, at folk ikke måtte betale hende, hun skulle selv tage pengene, så det gjaldt jo om ikke at have for store penge på sig, når man søgte hjælp hos hende.

Maren Jensdatters bedsteforældre

Ane nr. 4.

Christen Jensen.

Han blev født 1767 i Søgårde i Sevel sogn som søn af Jens Davidsen og hustru Mette Pedersdatter, Søgårde. Han døde som aftægtsmand i Søgårde den 5. februar 1842, og blev begravet på Sevel kirkegård, 74 år 6 mdr. gammel.

Han blev gift den 16. november 1800 i Haderup kirke med pigen

Ane nr. 5.

Catrine Jensdatter.

Hun blev født den 16. maj 1769 i Høstrup i Haderup sogn som datter af Jens Tygesen og hustru Karen Clausdatter. Hun døde af alderdomssvaghed i Søgårde den 8. december 1846 og blev begravet på Sevel kirkegård, 76 år gammel.

Da kirkebogen for Sevel sogn mangler fra 1733 til 1769 kan Christen Jensens fødselsdag ikke nævnes, men alle senere angivelser peger på 1767 som fødselsåret.

Ved Catrine Jensdatters dåb i Haderup kirke blev hun båret af Ole Madsens datter i Høstrup; fadderne var Mette Schønning, Chr. Tøgesen, Anders Jegind, og Anders Nielsen Børsting.

I Christen Jensens og Catrine Jensdatters ægteskab var børnene:

1. *Mette Catrine Christensdatter*, født 1802, men døde ½ år gammel.

2. *Mette Catrine Christensdatter*, hjemmedøbt den 11. februar 1804. Hun blev i 1824 gift med Ole Pedersen fra Herrup i Sevel sogn; de boede først til leje i Søgård i nogle år, men i 1828 overtog de hans forældres ejendom i Herrup. De fik 11 børn, 4 sønner og 7 døtre. Sønnen Christen Olesen (Kræn Wollesen), der altså var en fætter til »lille« Maren i Herrupgården (ane nr. 7), overtog senere ejendommen, som nu ejes af hans barnebarn Karl Søndergaard.

3. *Jens Christensen*, født den 13. november 1805. Se ane nr. 2, side 59.

4. *Anne Catrine Christensdatter*, født den 25. august 1807. Hun blev gift med enkemand og gårdmand Visti Christensen i Damgård i Lånrum i Smollerup sogn, og der døde hun i 1864.

5. *En lille dreng*, død straks efter fødslen i 1809.

Da Christen Jensen var på session som 21-årig i 1789, målte han 63 tommer (165 cm) i højden, så nogen kæmpe at se på har han ikke været. Det ser iøvrigt ikke ud til, at han blev soldat.

Christen Jensen fik gården i fæste efter sin far, Jens Davidsen. Den havde længe været under Stubbergaards gods, der lå ganske tæt ved. Men omkring 1800 skete de store ændringer i landbruget. Efter at godsejernes magt var blevet beskåret, var mange af dem interesseret i at sælge bøndergodset; men tit havde bønderne ikke råd til selv at overtage deres gårde. Det var formodentlig tilfældet også med gården i Søgårde, der synes at være opkøbt af gårdspekulanter. I 1802 skete der en opmåling af Søgårdes og Hjelm mølles jorder; her ses Christen Jensens gård at være flyttet ud fra den oprindelige landsby inde ved den gamle landevej mellem Holstebro og Skive og ud længst mod nordvest på en landtunge i Flyndersø. Noget ene kom den til at ligge, men den havde al sin jord samlet der på nær en hedelod i Øster Hjelm hedde. Der var ialt et jordtilliggende på lige ved 99 tdr. land; men hartkornet var ikke større end 2 tdr. 4 skp. 2 fdk. og 1 album, så boniteten har ikke været den bedste.

Fastlandsspærringen under Napoleonkrigene og statsbankerotten i 1812 havde ramt landbruget hårdt, ikke mindst de tidligere fæstebønder, der havde købt deres gårde fri inden krisen. Men omkring 1825 begyndte det at lysne igen. Den 9. januar 1827 købte Christen Jensen i Søgårde sin gård til selveje. I den anledning blev følgende skøde skrevet.

Søgårde og Hjelm Mølle. Efter kort fra 1802.



Skjøde.

Undertegnede brandinspektør Schested til Gl. Skivehus, procurator Thorup, købmand Giørup af Skive samt Morten Quistgaard til Jungetgaard, gjør vitterligt at have solgt som vi og herved overensstemmende med herfra heftede kjøbecontract af 9. januar 1827 sælger og skjøder til Christen Jensen af Sjøgaard i Sevel sogn, hans forhen i fæste havende gård, beliggende på Sjøgaard bys mark i Sevel sogn med samme tilhørende hartkorn 2 tdr. 4 skpr. 2 fjdk. 1 alb. så og samme hartkorn konge, kirke, korn og qvæg tiende, da han har efterkommet contracten, og efter dens tilhold med rede penge og obligation betalt den accorderede kjøbesumma 300 rdl. sølv – nævner trehundrede rigsbankdaler rede sølv.

Thi erkjender vi for os og arvinger ingen mere ret at have til det solgte, som derfor med alle de herligheder, rettigheder og byrder, vi sammen har ejet i følge vedhæftede skjøde, som var tinglæst under Hjerme-Ginding herreds ret den 25. juli dette år, skal tilhøre kjøbereren Christen Jensen, som hans kjøbte og betalte ejendom, som vi ere pligtige at hjemle i forhold til kjøbesummen.

Til bekræftelse under min hånd i vidners overværelse Gammel Skivehus, Skive og Jungetgaard den 8. sept. 1828
Scheded, Thorup, M. Quistgaard, L. Giørup

I 1830 lod Christen Jensen skrive disposition angående afståelse af gården og vedrørende aftægt for sig selv og sin hustru. Den blev ved overdragelsen af gården til sønnen, Jens Christensen tilført Hjerme-Ginding herreds justitsprotokol i 1838, sålydende:

Jeg underskrevne Christen Jensen af Sjøgaard i Sevel sogn, har i dag med min hustru Catrine Jensdatter oprettet følgende

Disposition

Min ejende og påboende gård i Sjøgaard bye, Sevel sogn, Ginding herred, der står for hartkorn 2 tdr. 4 skp. 2 fjdk. 1 alb. samt dette hartkorns anpart af Sevel sogns konge, kirke, korn og qvæg tiende, som jeg alt ejer efter skøde af 8 septm. 1828, og som anlæses at være af værdi 400 rdl. sølv, tillige med alt den i gården værende besætning og inventarium, som består af 2 heste, 4 køer, 6 ungnøeder, 30 får, 3 vogne, 1 jernkakkellovn, en kobber kiedel i grube på 4 sider, kar, ballier og spande, 1 bord, 2 bænke, 2 stole, der anses at være af værdi 200 rdl. tilsammen 600 rdl.

Skal efter min og min hustrus død, eller så snart jeg formedelst alderdom og svagelighed ikke selv længere kan foreståe gårdens bestyrelse og drift, tilhøre min søn Jens Christensen, der er hjemme i gården, og det på følgende vilkår:

1. Skal han indfri den på gården hvilende l. prioritets forheftelse af 100 rdl. sølv, samt betale, hvad anden gjæld, jeg måtte have.
2. Skal herved betale til sin søster, som er Mette Catrine Christensdatter, der er gift med Ole Pedersen i Herrup, den sum af 40 rdl. sølv som fædrene og mødrene arv.
3. Skal han ligeledes, så snart han overtager gården, enten udbetale, eller derfor stille sikkerhed til hans yngste søster, Ane Catrine Christensdatter, som fædrene og mødrene arv 600 rdl. sølv og give hende en forsvarlig sengs klæder af 2 dyner, 3 puder og 1 par blåelærreds lagner, eller i stedet derfor 20 rdl. sølv, samt en dragkiste, 1 god ko og 4 fåer, samt bekoste hendes bryllup, forsåvidt hun ikke forinden skulle blive gift.
4. Skal han give mig og kone, sålænge vi lever, fra den tid af han overtager gården, forsvarligt og anstændigt ophold, hvilket jeg forbeholder mig nærmere at bestemme ved

oprettede aftægtscontract, samt for denne aftægt stille sikkerhed i gården med tiender, besætning og inventarium.

Denne min disposition, der af mig og hustru med således samtykke er forfattet og oprettet samt bekræftet med min hånds underskrift, beder jeg ærbødigst tilføres Hjerm-Ginding herreders justitsprotocoll og min beskrivelse deraf meddelt.

Sjøgaard bye i Sevel sogn den 2. decbr. 1830

Christen Jensen, m. ført pen

Gamle sagn fra Søgårde

Jeppe Aakjær, der kendte egnen her omkring Søgaarde meget vel, har indsamlet mange af de gamle sagn og overleveringer, der fra slægt til slægt var blevet fortalt, når man i vinteraftenen sad bænket omkring langbordet i den lavloftede stue.

I egnen omkring Sevel har der i fordums tid været megen skov og da også mange ulve. Der fortælles blandt andet, at da en mand en aften kørte over Hjelmhede, kom ulvene om ham og ville tage hestene. Han spændte da en af disse fra vognen, nemlig en meget stærk, godt skoet hest, og den kom ikke hjem før længe efter de andre, men man fandt også en del døde ulve på heden, der var faldet for hestens hove.

I de såkaldte Grimbakker i Sevel sogn boede i fordums tid en bjergmand, med hvem en kone i Søgård levede i et utilladeligt forhold. En aften, da hun sammen med sin karl kom kørende fra Skive, stod hun af ved disse bakker, uden at karlen mærkede det; først da han kom hjem, opdagede han, at hun ikke var med, og derfor besluttede han, at han ville se, når hun kom hjem. Da klokken var slået 12, kom der kørende en karet med heste for, der havde gloende sko under fødderne, op for døren, og konen steg ud, og vognen vendte og kørte tilbage med lynets fart til de grimme bakker.

På Stubbergård i Sevel boede engang en herremand ved navn Knud Gyldenstjerne, der var en meget ond og ugudelig mand. Han indgav et andragende til kongen, hvori han forespurgte sig, om han ikke måtte nedrive kirken i Trandum, når det kunne bevisliggøres, at der kun var 7 kællingespring mellem denne og Sevel kirke. Det fik han lov til; nu gjaldt det om at finde en, der var i stand til at udføre dette. Han fandt da endelig en i omegnen berygtet heks og troldkvinde, og ved sit kogleri tilbagelagde hun også vejen fra Trandum til Sevel (1 mil) i de syv spring, men på midtvejen hvilede hun sig, og den høj, hvorpå hun sad, kaldes den dag idag Hvilehøj.

Nu brød han kirken ned og førte stenene til sin gård i Sevel. Til den ende havde han slået bro over søen, men tømmeret i samme må ikke have været af den solide slags, thi da det sidste læs, hvorpå kirkeklokken var, kom på den, brast plankerne, og klokke og alt gik til søens bund; men hver højtid kan man høre den kime under vandet, og kirkeklokken i Sevel siger da:

Ding! dang!

ding! gang!

Min søster ligger i Hellesø dam.

Da den onde herremand nu var død, kunne han for sine ugerninger ikke finde fred i sin grav. Han jog omkring ved nattetide, slog dørene op og i og rumstede således over hele Stubbergård, at ingen turde opholde sig der. Mange præster havde forsøgt at mane uhyret, men alt uden resultat. Thi den, der skulle mane ham, måtte ikke være født. Endelig meldte sig da også en, der tilbød at nedmane genfærdet. Han hed Knud Ufødt, (and. Bertel Ufødt) thi han var skåret ud af sin moders side, og han var præst. Han fordrede til sin rådighed 7 lys, der skulle stå på forskellige steder i stuen, samt en degn til at række ham de bøger, hvormed han skulle mane ham. Desuden udbad han sig en kysk, ugift kvinde, der skulle tage vare på en lås, der var henlagt på bordet. Aftenen kom, og de syv lys blev tændt, hvoraf de tre over døren; låsen blev anbragt på bordet og pigen sat til at passe på, at den ikke sprang på gulvet, og degnen blev stillet hen til det bord, hvor tryllebøgerne lå, men præsten blev siddende på en stol midt på gulvet. Således udstyret ventede de alle med spændt opmærksomhed på den tid, da genfærdet ville komme. Da gav låsen på bordet et hop, og nu sprang præsten op fra stolen og sagde: »Nu sprang Gyldenstjerne af sin grav i Viborg«. Ved det næste hop af låsen var han i Hagebro og ved det tredje på Stubbergård. Der hørtes da en buldren og larmen udenfor, og straks kom det i gangen, og det var, som om det skulle have taget døren med ind i huset; endelig kom det ind i stuen, efterfulgt af et vindstød, der slukkede lysene på de 3 nær, der stod over døren, og nu stod Gyldenstjerne for dem i al sin frygtelighed. På et vink af præsten rakte degnen denne en bog, men endnu før han fik den åbnet, slog Gyldenstjerne bogen fra ham, så den røg hen ad gulvet. Degnen rakte ham nu den anden bog, men også den slog han fra ham. Nu havde præsten nær opgivet håbet, men sagde: »Her er endnu en, som du bør prøve«, og skønt Gyldenstjerne også prøvede at slå denne fra ham, fik han dog ikke held dertil, og som præsten læste, blev han mere og mere rolig, og tilsidst havde præsten ham sådan i sin vold, at hvor præsten befalede ham, adlød han. Præsten bød ham nu følge sig over broen til den anden side af søen, og her manede han ham ned i jorden. Siden den tid har han aldrig forulejliget folkene på gården, men hvert år flytter han sig et hanefjed nærmere mod gården, og når han har nået den, da kommer han igen, hylende og støjende.

NB. Der fortælles også, at den, der skulle mane ham, måtte ikke have forbrudt sig imod den borgerlige lov. Gyldenstjerne siger da til Knud Ufødt, at han havde stjålet en hvedekage, men Knud Ufødt smed en skilling på bordet, så var kagen betalt.

Ane nr. 6.

Jens Christian Jensen.

Han blev født den 24. juni 1792 i Herrup i Sevel sogn

og døbt i Sevel kirke som søn af gårdmand Jens Jensen og hustru Kirstine Jensdatter, Herrupgård. Han døde som aftægtsmand samme sted den 10. maj 1869 og blev begravet på Sevel kirkegård, knap 77 år gammel.

Ungkarl Jens Chr. Jensen af Herrup blev den 16. oktober 1814 gift med

Ane nr. 7.

Maren Christensdatter.

Hun blev født den 2. december 1789 i Gadegaard i Sevel by og døbt i Sevel kirke som datter af gårdmand Christen Christensen og hustru Karen Jensdatter, Gadegaard i Sevel. Hun døde som aftægtskone i Herrupgaard den 18. marts 1873 og blev begravet på Sevel kirkegård, 83 år 3 måneder gammel.

Da Jens Christian Jensen blev døbt, blev han båret af Christen Mogensens kone i Feldsgaard i Trandum; fadderne var Niels Gunderups hustru, Knud Møller, Iver Christensen af Råe og Niels Pedersen, Stubbergaard. Ved Maren Christensdatters dåb blev hun båret af enken Maren Christensdatter fra Svenstrup, fadderne var Kiersten Nielsdatter, Christen Jørgensen fra Vroue, Chresten Dueholm og Christen Andersen Råe.

Ved deres bryllup i 1814 var forloverne brudgommens far, Jens Jensen i Herrup, og brudens bror, ungtkarl Ole Gadgaard i Sevel.

I Jens Christian Jensens og hustru Maren Christensdatters ægteskab var der 2 døtre.

1. **Kiersten Jens Christiansdatter**, født den 26. november 1815 i Herrup, se ane nr. 3, side 59.

2. **Karen Jens Christiansdatter**, født den 18. maj 1818 i Herrup. Hun blev efter sin søsters tidlige død gift med enkemanden Jens Christensen (Davidsen) i Søgårde i Sevel. Se iøvrigt ane nr. 2, side 59.

I år 1829 overtog Jens Christian Jensen gården i Herrup efter sin far, Jens Jensen; i den anledning blev der skrevet følgende skøde og aftægtskontrakt.

Underskrevne Jens Jensen af Herrup i Sevel sogn, sælger og skøder herved til min søn, Jens Chr. Jensen, som er hjemme hos mig på min ejende og påboende gård i be-

meldte Herrup med tilhørende hartk. 4 – 5-0 – 2½, sammes avl, avgrøde og gjødskning, så og al min besætning og gårdsredskaber, indbo og inventarium, intet undtaget af, hvad jeg ejer, hvilken gård jeg hidtil har ejet som gift med afdøde Jens Espersens kone Kierstine Jensdatter, hvem derpå er meddelt skøde fra Peder Obel 1. maj 1784 og den 4. juni 1784 tinglæst.

Denne gårds hartkorn, konge og kirke, korn og kvægtiende, som jeg ejer ifølge skjøde fra kammerherre stiftamtmand Schested af 16. juni 1813, tinglæst 28. jan. 1814 på følgende derom accorderede vikkår:

1. Køberen modtager strax alt ham solgte og svarer deraf alle opkrævende og forfaldende skatter og avgifter uden ansvar for mig.

2. Så længe jeg lever, giver han mig fornøden og forsvarlig underholdning af klæder, føde, lysning, varme og vask, opvarning i sygdomstilfælde, og hvis jeg ikke skulle blive tilfreds med at nyde aftægten derefter, da skal kjøberen i dets sted forpligtet være at præstere mig årlig, så længe jeg lever 1½ tdr. rug, 1½ tdr. byg, og 4 rdl. rede sølv, det halve 1. maj og det halve 1. novbr. og frie og forsvarlig husværelse, med fornøden husgeråd, samt 1 potte mælk daglig. Når jeg ved døden afgår, lader kjøberen mig anstændig begrave efter egens skik, imod at erholde mine efterladenskaber, som kan komme til at bestå af nogle gangklæder.

På det stemplede papir anslåes aftægten efter lovens og egens priser således:

1½ tdr. rug, 1½ tdr. byg 8 rdl. 2 mk.

sølv og de øvrige præstationer og huslejlighed, indbefattet er nævnte 4 rdl.

10 mk. 4 skl. ialt 19 rdl. sølv

der femdobbel beregnet udgør 95 rdl. sølv

Begravelsesomkostninger 5 rdl. sølv

og den øvrige kjøbesum, som er mig

tilfredsstillende betalt 300 rdl. sølv

Er ialt kjøbesum beregnet som værende 400 rdl. sølv

nævnes fire hundrede rigsdaler sølv. Thi erkjender jeg for mig og arvinger ingen vidre ret at have til det solgte, som fra dato tilhører kjøberen med al ret, jeg samme hidtil har ejet efter de citerede adkomster.

Til bekræftelse under min hånd i vidners overværelse,

Jens Jensen.

Den 29. januar 1869 afstod Jens Christian Jensen gården i Herrup til sit barnebarn, Maren Jensdatter. Den lille Maren var kommet ud til sine bedsteforældre, knap 1 år gammel, da hendes mor Kirsten Jens Christiansdatter var død i Søgårde. Se ane nr. 1.

Maren Jensdatters oldeforældre

Ane nr. 8.

Jens Davidsen.

Han blev født i Trandum Skovby i Sevel sogn, den 4. marts 1724 som søn af fæstebonde David Knudsen og hustru Maren Jensdatter. Han døde i Søgård i Sevel sogn den 16. januar 1797 og blev begravet på Sevel kirkegård, 73 år gammel.

Han blev gift, formodentligt i 1750-erne med

Ane nr. 9.

Mette Pedersdatter.

Hun blev født i Søgård i Sevel sogn og døbt i Sevel kirke den 25. april 1724 som datter af gårdmand Peder Knudsen Kock i Søgård og hustru Margrethe Pedersdatter. Hun døde i Søgård 1799 og blev begravet på Sevel kirkegård den 15. december.

I deres ægteskab var der tre børn:

1. *Margrethe Jensdatter*, født i Søgård omkring 1760. Hun blev gift den 14. april 1796 i Sevel kirke med Hans Andersen i Mundbjerg i Sevel sogn; han var født i Tastum. Der fortælles, at han under stavnsbåndet skulle have været soldat, men i stedet for rømte til Hamborg, hvor han kom med et skib og i flere år sejlede på Atlanterhavet og skulle endog en gang være kommet til Indien. Omsider blev han dog ked af sømandslivet og rejste hjem til Mundbjerg, hvor faderen i mellemtiden havde bosat sig. Da han i mørkningen trinede ind til sin mor i stuen, hvor hun sad ved ovnen, kunne hun efter de mange års forløb ikke kende ham igen.

2. *Maren Jensdatter*, født i Søgård omkring 1764. Hun er rimeligvis identisk med den »Maren Jensdat-

ter af Vridsted præstegård«, som i 1802 bar Christen Jensens datter Mette Cathrine fra Søgård i Sevel kirke.

3. *Christen Jensen*, født i Søgård omkring 1767. Se ane nr. 4, side 60.

Jens Davidsens gård synes at være opstået ved sammenlægning af to gårde, der lå øde hen. En skoleprotokol for Sevel sogn fra 1742 angiver »andet øde, som ej heller haver svaret noget« (nemlig til skolekassen) to steder i Søgård, hvis hartkorn tilsammen udgør 2 tdr. 4 skp. 2 fdk. 1 alb. netop, hvad der hørte til Jens Davidsens gård. Den har eksisteret lige op til vor tid. I første del af dette århundrede boede en plantør Jensen i den; gården blev nedbrudt i 1947.

Vide- og vedtægts-brev for Søgårde i Sevel sogn

Ved Jens Davidsens gård i Søgård samledes byens bønder hver søndag efter kirketid fra den 1. maj og indtil markarbejdet var forbi efter høsten for at træffe fælles beslutninger om byens anliggender. Der er netop her fra Søgård bevaret et sæt regler eller love for, hvordan man skulle forholde sig i det landsbyfællesskab, man på den tid levede i. Der er ikke bevaret ret mange af disse såkaldte »Vider og Vedtægter«. Derfor og fordi vor slægtning, Jens Davidsen, er medunderskriver, bringes dokumentet her i sin helhed.

Nr. 20. F5tus
1760.

I dend Hellig Trefoldigheds Nafn

Kjendes Vi Underskrevne Niels Iversøn, Christen Lauritsøn Smed, Anders Winther, Willads Andersen, Jens Davidsøn, og Jens Pedersøn Møller, samtlige Beboere i Siøegaarde og Hielm-mølle, at vi til fælleds Tarv og Nytte, med hver andre haver samtyckt og indgaaed efterskrevne Viide og Vedtegt, hvorover dette Viide Brev oprættes og underskrives, til dend Ende at eenhver Beboere skal lade sig, alle de herefter andførte Poster efterrettelig være, saaledes at same holdet og efterckommet vorder, eller i dets Mangel at være undergivent dend Straff, som eenhver Postes Efterlædenhed eller modtvillig Forbrydelse ansatt befindes, saaledes som følger:

1.

Strax efter Middags Maaltiden hver Søndag, skal hver Mand møde til Viide ved Jens Davidsøns fra Philippi Jacobi Dag¹⁾ til Kornet er inde, og saa tit vi ellers bliver af Oldermændene sammen kaldet, ellers bøde som efter følger:

¹⁾ Den 1ste Maj.



Taljestok fra Oldrup, Hundslund sogn.

2.

Ingen maa dølgge ved hinanden, item skal hver Mand det først vi begynder vor Viide sværge ved sin Eed, at han hvercken for Vild eller Vændskab med nogen skal dølgge dend Skade ham vitterligt er, men dølgges med nogen, og det siden ham kand overbeviises, giver til Viiden 8 Skilling; befindes nogen at sværge falskelig, giver til Viiden eet Marck.

3.

Hvo som icke vil gjøre sin Tallie²⁾ færdig ad St. Voldborg-Dag og faae dend fra sig naar den begiæres at skrive paa giver for hvergang 4 Skilling, om nogen meener sig at være skreven for urætt, da skal hand næste Søndag derefter med tryge Vidner det beviise og da skal dend som førde Løgn give til Viide 1 Mark og kand dend anden det beviise igien, at de vidnede Løgn paa hannem, da giver de som Løgn vandt til Viide 1 Mark.

4.

Om Fæe eller anden Creaturer gjører Skade i Eng eller Korn i Heignens Tiid, for hvær Hæst, Koe eller Nøed som kommer paa nogen Mands Korn, Eng eller Tyrvold³⁾ udi Heignens Tiid giver for hver Høved 1 Skilling, for hver Svin 1 Skl. for een Kalv 1 Skl. eet Faaer 1 Skilling.

5.

Hvo som tyrer eller driver andres Korn, eller Eng, eller Tyrvold, giver for hver Trin paa een andens 1 Skilling og betale Skaden, om nogen lader sin Sviin eller Faaer gaee værgeløs, eller vogter dem paa andens Tyrevold, gives for disse hver fornevnte Støcke ½ Skilling, item hvo som lader sin Sviin eller Faaer gaee paa Rug-Sæden naar det er saaed eller opløben hver Flock Faaer hver Gang 8 Skilling. Ingen maae heller lade sin Sviin gaee u-ringet eller værgeløs paa nogen Marck-Sæd endten i Tofter eller andenstæds, hvo herimod gjør giver til Viide for hver Sviin og saa tit det findes 1 Skilling, hvo som lader sin Hæst, Nøed, eller Koe, Faaer eller Fæe, gaee værgeløs paa Rugen, naar det er opløben, eller vogter det derpaa eller gierner det derover indtil vi begynder at holde Viide, for hver Støck 1 Skilling, hver Faaer ½ Skilling.

6.

Dersom nogen fanger Skade paa sin Korn eller Eng, af noget løs Qvæg ved Dag eller Natt, og hand icke veed hvo det haver giort, og det skal hand gjøre ved Eed at hand veed det icke, siden skal Oldermænden legge hver Mand sin Eed for Byen om efter Reeb, og dersom ingen vedkiender samme Skade, da skal hver Mand værge sig ved Eed, og hvo som icke vil værge sig, dend skal betale Skaden alleene, men kand det beviises, at nogen af dem har giordt hannem Skade, som haver værget sig, hand give til Viide 1 Mark for sit faldske Eed, og betaler Skaden alleene.

7.

Ingen maae drifve eller drifve lade paa andres Eng eller Aggere føren Høe og Korn kommer deraf, ingen maae drifve eller drifve lade eller tyre paa hverandres Engslætning, paa det eenhver kand have sin Græss og Høe i Fred til det kommer hjem, hvo herimod gjør, giver for hver Gang de endten driver eller tyrer paa een andens, til Viide 8 Skilling og betale Skaden.

8.

Ingen skal være forpligtig til at hiemage deres Korn før det er tienligt, og dersom nogen slaauer deres Fæe i Marcken af Fortræd fordi de haver deres Korn hiemme og een andens Korn bliver staaendes, endten det tienner icke at tage, eller

og, hand er icke saa mægtig for at komme det af Stæd som de andre, da skal den som med sit Fæe gjør Skade give til Viide 1 Mark og enda betale Skaden, mens om nogen af Motvillighed eller Forsømelighed forhaler at følge sine Naboer med sit Korn at indhøste paa det hand i saa Maade kunde forhindre Vangen for de andre og hand derover fanger nogen Skade da have sig det for Hiemgiæld, men i fald at endten Skrøbelighed eller og hastig paackommende U-veir hannem dette frasætter, da bør de andre at være hannem behjuelig, og derforuden at heigne samme Korn, indtil Dannemænd kunde kiænde paa at hand for slig Aarsag icke kunde faae det ind.

9.

Oldermænden skal om Høst tage Mændene med sig, næste Søndag før Høst og besee Kornet i Vangene, og da paaligge hvilcken Dag de skal begynde at høste efter som Kornet er moed til, og hvem som da begynder at høste i nogen Vang føren dend Dag som bliver paalagt eller ved andre lader høste, hand skal give til Viide 2 Mark, men skulle det skee af Trang, maatte de høste een Traue hvor det er best tienligt.

10.

Og som vi nu haver vedtaget, aarligen at holde Hyrde ved vores Faaer, da skal een hver betale Hyrde-Løn af saa mange Faaer-Høveder som de haver i deres Gaard eller andenstæds hiemme hvad heller de gierner dem for Hyrden eller ey, og skal Hyrden gaee i Kost i Byen og holdes een Dag af hver 4de Faaer, og naar vi begynder vores Viide skal Oldermænden opteigne hver sine Faaer hvormange de har i sin Gaard dem de tilhører rigtig skal andgive, befindes nogen at have fleere end hand haver andgivet, give til Viiden 1 Marck, og om det skulde hænde sig at vi ingen Hyrde holdt, da skal iligemaade hver Mand vogte een Dag af 4 Faaer, saavelsom og af Lamme som lægges til Vinter, og hvo som forsømmer og u-rigtig vogter af saa mange som søger hands Forestie, enten det er hands egen eller icke, giver til Viiden 8 Skilling, og hvad Skade Faarene gjør, samme skal hand betale der vogter og give til Viide 1 mark. Skaden skal næste Søndag derefter beviises og siunes, bliver nogens Faaer eller Lamme borte for Hyrdens Forsømmelses Skyld, at hand lader dem gaee værgeløs og kommer imellem andre Byers Faaer, da svarer dend dertil som dem vogtede, om nogen ved samme Forsømmelse skulle mistes, og drive goet betiids Morgen og Aften om Sommeren, hvo det forsømmer giver til Viiden 8 Skilling, iligemaade skal og vogtes om Vinteren naar de kand gaee ude, hvo det forsømmer giver til Viide 4 Skilling, om nogen lader sine Faaer og Lamme ligge ude om Middagen og derover gjør Skade, give til Viide for hver Gang 1 Skilling ogsaa betale Skaden.

11.

Hvo som skielder, eller bander hinanden naar Viiden holdes, da giver eenhver til Viide 1 Mark, hvo som haanlig løgter eller dutter hveranden af Vreede eller truer hverandre eller kalder hinanden nogen Veder-Nafn eller undsiger hinanden, da give eenhver som dette gjør til Viide 1 Marck, hvo som sværger forfængelig og paa det som indtet haver paa sig give 2 Skilling, mens om Oldermænden bær over med nogen af disse Stycker da giver hand til Viide 8 Skilling, om hand icke strax skriver dem paa Stædet.

12.

Hvad som helst de fleeste af Granderne som ere skreven i denne Viide paaligger paa Byens Gaun i hvad det er eller være kand, maae de andre ey ryge eller imodsige, men skal holdes u-rygelig i alle Maader, om noget er som icke findes i denne og vi nogen Straff eller Bødder paaligger da er eenhver det pligtig at efterfølge, og om mand forsaarsages derfor at pandtes, eller i andre Maader forsaarsages samme Vedtægt at fyldestgjøre, da skal mand indtet dermed for-

²⁾ Denne Tallie eller (§ 24) Talliestok, også kaldet »Byens Kjøp«, var en Stok, i hvilken Mærkerne vel oprindelig indskares (tælgedes).

³⁾ Tøjreslette, Tøjremark.

bryde imod Loven, og foruden giver dend modtvillige til Viiden 1 Marck.

13.

Hvis Sviin eller Griise som kand giøre Skade, endten paa Agger, Eng, eller Sæd, med Vroden formedelst de ere u-ringede, da skal Oldermænden skrive dem hver for 4 Skl., fra Kornet er inde og til St. Woldborg Dag, skal Oldermænden i hveranden Uge, tage tvænde Mænd med sig og besee dem Byen omkring, og findes nogen u-ringede, da bødes til Viide for hver Sviin 4 Skilling og betale Skaden som de have gjort, men er det stærck Frost, at Jorden er frossen da gøres det icke nødvendig, men forsømmer Oldermænden det ellers, da giver hand til Viide for hver Gang 8 Skilling.

14.

Ingen maa tyre paa Stubben naar der høstes, det være sig Bæster eller Qvæg, endten paa sin egen eller andres før Vangen er rydelig og Kornet er indbierget, da de samtlig lader løs derpaa efter alles Villie og Minde, hvo herimod giør give til Viide 2 Mark.

15.

Naar Kornet ligger nær Stæderne, da skal Høns og Ender luckes ind eller og skaffes bort, at ingen skal nødes til at klage derpaa, hvem derimod giør, give til Viiden 1 Marck.

16.

Steenbroe-Moese skal være i Heigne tillige med Hyldahl, naar der er Korn omkring det at slett ingen med nogen Slags Creaturer Bæster eller Qvæg, maae komme deri endten at tyre eller drive, og naar Kornet icke er i Marcken derom skal det bestandig heignes for Creaturers Drift og Tying, hvem som herimod giør, give til Viide 2 Mark. Desuden skal Steebroe-Moese ryddes og reengjøres, hver efter sin Andeel skaffer Folck dertil, baade naar det skal renses og naar det skal bieges, siden skiftes det i tør Høe hver efter sin Andpart og kaster Lod derom, for hver Persohns Udeblivelse bødes 1 Marck, saa maae og ingen efterdags udi bemelte Moese grave, opckaste eller afføre Jord eller dynd, hvo herimod giør, bøde for hver Gang til Viiden 2 Mark.

17.

Ingen maae have paa Græs i Marck og Fællig uden 4 Nøed af hver Tønne Hartkorn med Bæster og alt, meere siunes icke at kand græsses uden Skade, dog skulle det med Tiden eragtes nøttig og for vedkommende tienlig herudi at giøre Forandring, haver vi derimod at giøre Overlæg, og naar (læs: maa) ingen Fremmedes Creaturer til Græsning paa Byens anseet(?) Fællig tages saa længe i Byen kand faaes, da inden Byes betaler ligesom een Fremmed, endelig over aldt maae ingen have meere end hand bør og efter Hartkorn er tilladt.

18.

Ingen maae grave Hæng-Tørve eller bruge nogen Slags Grøft paa Indmarcks Fællig i nogen Slags grøn Jord, hvo herimod giør bøde 1 Marck.

19.

Saa maae og ingen grave paa dend andens Jord hvor hand skal opberge og holme sit Høe, de herimod giør bøde til Viide 8 Skilling.

20.

Engen imellem Hielm-Mølle og Breige Skou-Broe, bliver efter forhend vedtagne Vedtegt stendig i heigne.

21.

Dend af Byemændene som er Oldermænd eet Aar entlediges derfra, og een anden antages eet andet Aar, og saaledes omgaaer det fra een til anden uden nogen anderleedes mellem dem selv vorder foreenet, at een vil være dette for

een anden, som da og maae tillades. Oldermænden skal have dette Viide-Brev i Forvaring, og skal det til Eftersiu, naar Granderne ere forsamlede, om det begiæres foreviises under Fortabelse af 2 Mark. Dog at dend strax leveres ubeskadiget til Oldermænden igien under dobbelt Straf for dend som det modtvillig tilbage holder.

22.

Hvo som til Viide eller Grand-Stevne naar hand er pligtig, icke møder, med mindre hand er syg eller i anden lovlig Forfald, hvor da alligevel hands visse Bud skal møde bøde for hver Gang 2 Skilling, og haver eenhver at lade andteigne hvad Skade dend forgangene uge er skeed.

23.

Tilspørger Oldermænden nogen om hand forgangen Uge haver seet noget til Skade, bør hand erklære sig derpaa under sin Eed, eller for Modtvillighed bøde 8 Skilling.

24.

Oldermænden skal have een Talliestock af hver Mand, hvorpaa skal teignes hvis Viide Penge hand bliver falden for, saa skal Oldermænden og skaffe hver Mand Rett efter denne Viidebrevs Indhold som og hvad paalagt vorder under Fortabelse til Viiden 3 Mark, og skal hand være pligtig tilligemed alle Byemændene eller saa mange eragtes nødvendig, at pandte hvem som icke goedvillig vil betale, hvo som ey vil følge med at pandte med mindre hand lovlig er forhindret bøder hver Gang 1 Mark.

25.

Naar Oldermænden kommer i nogen Mands Huus, med Byemændene at pandte for hvis hand er falden for, endten Bøder eller Skadegield, dersom da dend der pandtes, slaer, pucker eller med Skiælds-Ord nogen beegener bøder efter Loven som Forseelse er til, griber hand eller nogen paa hands Vegne til Verie imidlertid de hannem om Pandtet besøger, da om hand eller de fanger nogen Skade derover, have Skade for Hiemgiæld og giør han eller de nogen Skade lide derfor efter Loven som vedbør, og desuden som modtvillig til Viide efter 12te Post bøde 1 Marck.

26.

Pandt som vorder taget for endten Skade Boed eller Bøder, skal løsses inden alle Helgens Dag, eller da være forbrudt.

27.

Hvis Bøder som efter dette Viidebrev til Viidet vorder falden og svaret og icke til Giælde eller Drick andvendes men bør til Byens Fællignytte udgives, eller imellem samtlig Byemændene lignes og deeles hvorfor Oldermænden hver for sit Aar giør Rigtighed.

At ald forbemeldte af os underskrevne i alle Maader urygelig skal holdes og efterleves, haver vi det til Beckræftelse samtlig med egen Hænder underskrevet og aller ydmygst begiærende, vores høy gundstige Hosbonder gundstigt ville behage samme at confirmere og ved deres Underskrivelse og Forseigling ydermeere bekræfte og stadfæste.

Sjøegaarde i Sevel Sogn den 28 May Anno 1760.

Christen Lauridzen Smed, Wellads Andersen, Jens Davidsøn, Jens Pedersen Møller, Niels (N. I. S. S.) Iversøn Sjøegaards Navnmærcke, Anders Christens Winther.

Siden dette Vide-Brev, ey anderleedes end lovformlig og til samtlig de indførte deres Tarv og Nytte, samt Stædernes tilligende Eiendoms Conservation befindes at være indretted, saa eragtes det gaunlig og fornøden at samme vorde af vedkommende holdet og efterlevet:

Thil hvilken Ende det og herved af os confirmeres, under vores Hænders Underskrift og hos trygte Signtetter; Stubbergaard dend 3die Juny 1760.

J. Sehested. M. Qvistgaard.¹⁾
(L. S.) (L. S.)

Forsaauidt som dette Vide-Brev kommer overeens med Loven, og kand vedkomme mit Hærskabs Bonde Anders Winther i Siøegaard, ratificeres dette efter begiæring af Estvad Closter d. 27de Junny 1760.

O.M. Laurberg.

Ane nr. 10.

Jens Tygesen.

Han blev født i Høstrup i Haderup sogn og blev døbt i kirken den 6. januar 1735 som søn af Tyge Christensen i Høstrup. Han døde i 1781 og blev begravet på Haderup kirkegård den 1. april, 46 år gammel.

Han blev trolovet den 22. juli 1766 og senere gift i Resen kirke med

Ane nr. 11.

Karen Clausdatter.

Hun blev født den 19. juli 1744 og blev døbt i Resen kirke som datter af Claus Olufsen og hustru Mette Jensdatter fra Østergård i Resen. Efter Jens Tygesens død giftede hun sig anden gang i Haderup kirke den 5. august 1781 med Peder Henrichsen fra Lindholt i Sevel sogn. Karen Clausdatter døde den 29. september 1805 og blev begravet på Haderup kirkegård, 61 år gammel.

I det første ægteskab var der otte børn:

1. *Mette Jensdatter*, hun blev døbt den 9. august 1767, hun blev gift med Christen Pedersen i Høstrup i Haderup sogn.

2. *Cathrine Jensdatter*, hun blev døbt den 16. maj 1769, hun blev gift med Christen Jensen, Søgård i Sevel sogn. Se ane nr. 5, side 60.

3. *Maren Jensdatter*, hun blev døbt den 3. november 1771. Hun var ugift i 1805.

4. *Tyge Jensen*, han blev døbt den 10. oktober 1773, han boede i Flygård i Finderup sogn.

5. *Anne Jensdatter*, hun blev døbt den 25. marts 1775.

6. *Else Jensdatter*, hun blev som tvillingsøster til Anne døbt samme dag.

7. *Else Jensdatter*, hun blev døbt den 11. september 1777, hun var ugift i 1805.

8. *Karen Jensdatter*, hun blev døbt den 23. juli 1780.

I Karen Clausdatters andet ægteskab var der to sønner:

9. *Jens Pedersen*, født omkring 1782.

10. *Hendrich Pedersen*, født 1785, han var gift med Mariane Nielsdatter, de boede i V. Vistorp, i Haderup sogn.



Øltønder. Tegning af K. Noes.

Gården i Høstrup var oprindelig i fæste under Stubbergård, men ved skiftet efter Karen Clausdatter i 1805 var det skifteforvalteren fra Rydhave, der forestod dette.

Efter at have oplyst, hvem arvingerne var og hvilke personer, der var til stede, blev følgende registrering foretaget:

1 fuhr bord med skuffe,
en do. skammel,
et viser værk,
1 tinrække,
6 tin tallerkner,
5 hollandske do.,
1 pyramide med nogle få
kopper,
En ege kiste med lås og
nøgel. Herudi fandtes den
sal. kones gangklæder. Det-
te begjerede enkemanden
at måtte blive udeladt, da
han ville deele det imellem
pigebørnene. Imod dette
tilbud havde ingen af de til-
stædeværende noget at
erindre, hvorfor samme
blev forbigået.

3 træe stole,
1 en alcobe seng:
1 blåstribet olmer dugs
overdyne,
2 do. pudder,
2 hølslklæder,
en vadmels underdyne,
En ditto seng:
en blå og hvid olmer dugs
overdyne,

2 uldne hølslklæder,
2 hoved pudder,
en dynevår,
En ditto seng:
en grøn og rødtribet over-
dyne,
2 hølslklæder,
en hovedpudde rød og
hvid,
et dynevår,
et mælkeskab af fuhr,
enkens gudelige bøgger,
en bielægger kakkellovn,
en lidet bord,
en speil.

I en anden stue:
et sængestæd,
herudi:
en rødtribet olmerdugs
overdyne,
2 do. hovedpudder,
en blågarnslagen,
en gammel olmers dugs un-
derdyne,
et gl. eegebord,
en bielægger kakkellovn,
en pyramide,
en flaske og et glas,
et par messing lysestager,

1) Efter »den danske Atlas« ejede 1769 Oberstlieutenant Jens Sehested og Morten Qvistgaard hver Halvdelen af Stubbergård.

2 røde fade,
et gl. vognskriin med ragel-
se,
en flødebøtte,
en båndkniv og en stik
saug.

I et lidet kammer:
en øll tønne med stål bånd,
en do fierding,
et degnetrug,
en sælde,
en timse,
en madkurv,
4 korn sække,
2 gl. kahr.

I brøggerset:
en kåber kiedel i gruer,
et eegekahr med et stål
bånd,
et dito med dito,
et øret dito,
2 bøyel spande,
en dragtønne,
en iern rist,
en pande do.,
en ildklemme,
en do. pauk.

Creature:
en sortbroget koe,
en gråebroget do.,
en gråe dito,
en sortbroget do.,
en gråebroget tyr,
en hvid stud,
en mindre dito,
3 stude kalve,
3 årings kalve,
24 gamle får,
14 årings lam,
en soe griis,
3 høeleer,
3 lyngleer,
4 stålgrebe,
2 tørvespader,
en høe fork,
5 river,
en græsbaer,
en støvte,
en slibesten med stål axel.

Videre vidste enkemanden
og de tilstædeværende ikke
at anføre dette stervboe til
indtægt.

Værdien af det registrerede sammenregnedes til ialt 143 rdl. 5 mark og 10 skl. Men når gæld og omkostninger var trukket fra, blev der kun 50 rigsdaler tilbage at dele, og halvparten tilkom enkemanden, så der kunne ikke blive meget til børnene; men der skulle ikke være noget at snakke om, så til slut i skiftet hedder det:

Den øvrige halve arv, som skulle deeles i 10 arve lodder, blev enkemanden enig med hans svogre, at disse hver for sin deel intet fordrede videre end, hvad de allerede havde fået forlods af boet, men i betragtning af den gode omgang imod deres sal. moder og det venskab, som stedse havde været i familien, fordrede ingen videre arv, men hvad de endnu værende 2 umyndige pigebørn angåe, da forbandt enkemanden sig til i sin tid at gjøre enhver sit anstændige bryllup, således som deres øvrige sødskende havde fået, og i fald omstændighederne skulle være således, at de hellere ønskede reede penge derfor, da forbandt han sig at udbetale den sum 20 rdl. . . .

Efter Karen Clausdatters død i 1805 giftede Peder Henriksen sig med Maren Vistisdatter, med hvem han havde datteren Petrine Pedersdatter, der blev født den 17. februar 1826. Maren Vistisdatter giftede sig efter sin mands død anden gang den 15. december 1826 med Niels Jacobsen, der var gårdmand i Høstrup.

Ane nr. 12.

Jens Jensen

Han blev født omkring 1757 i Åkjær i Fly sogn, som søn af fæstebonde Jens Sørensen i Nørgård i Åkjær. Han døde som aftægtsmand i Herrup den 28. februar

1840 og blev begravet på Sevel kirkegård 84 år gammel.

Han blev viet i Sevel kirke den 2. juli 1789 til

Ane nr. 13.

Chiersten Jensdatter

Hun blev født omkring 1746 i Gunderup i Sevel sogn som datter af fæstebonde Jens Pedersen og hustru Kiersten Pedersdatter i Gunderup. Hun døde som aftægtskone i Herrup den 2. oktober 1822 og blev begravet på Sevel kirkegård, 75 år gammel.

Ingen af de to ægtefæller var altså født i Herrup, men var kommet dertil gennem ægteskab. Det gik til på følgende måde. Chiersten eller Kirsten Jensdatter blev gift første gang med Jens Espersen, der var enkemand i Herrup. Han stammede fra Mogenstrup hvor han var født i 1727 som søn af Esper Jensen og hustru Maren Andersdatter.

Gennem sit første ægteskab var Jens Espersen blevet gårdmand i Herrup, idet hans første kone, Maren Jensdatter var født i Herrup i 1725 som datter af Jens Jensen og hustru Zitzel Larsdatter (gift i Sahl 29. april 1725). Jens Espersen og Maren Jensdatter blev gift i Sevel kirke efter kongelig bevilling af 3. dec. 1751 på grund af slægtskab i 3. led. I dette ægteskab var børnene:

1. Maren Jensdatter, født ca. 1755. Hun blev gift i Sevel kirke den 17. april 1775 med Christen Mogensen fra Fly.

2. Dorthe Jensdatter, født 1757. Hun blev gift før 1787 med Jens Christensen fra Øster Bjørnkjærgård (han var født ca. 1757)

I sit andet ægteskab med Kirsten Jensdatter havde Jens Espersen disse to sønner:

1. *Esper Jensen*, født i Herrup og døbt i Sevel kirke 17. juni 1770. Han blev gift med Dorthe Kirstine Sørensensdatter, født i Nørgård i Djeld 1771. Omkring 1800 flyttede de til Haderup, hvor han fik den halve Løvigård, og blev kendt under navnet Esper Løvig.

2. *Jens Jensen*, født i Herrup, døbt i Sevel kirke 4. juni 1781. Han blev 1802 udskrevet til soldat ved det holstenske rytterregiment i Haderslev, hvor han lå endnu 1. juni 1805. I 1806 lå han i kantonement i Kellinghusen i Holsten. Efter 8 års soldatertjeneste lod han sig leje til fortsat tjeneste, men nu ved det Fynske infanteriregiment, hvorfra han blev permitteret 1812.

Jens Espersen døde i Herrup først på året 1789 og blev begravet på Sevel kirkegård den 25. januar, 62 år gammel. Hans enke, Kirsten Jensdatter giftede sig endnu samme år i Sevel kirke med Jens Jensen fra Åkjær i Fly sogn som ovenfor omtalt. I dette ægteskab var der 2 sønner:

3. *Jens Christian Jensen* født i Herrup, døbt i Sevel kirke den 24. juni 1792. Se ane nr. 6, side 62.

4. *Jens Jensen*, født i Herrup og døbt i Sevel kirke den 5. juli 1795. Han blev den 4. oktober 1822, som tjenstekarl i Fly gift med enken Dorthe Mogensdatter i Åkjær; hun var da 58 år gammel og enke efter

gårdmand Knud Christensen i Åkjær, som døde i 1819. Jens Jensen døde som gårdmand i Åkjær den 2. november 1854 af brystsvaghed.

Det var Jens Espersen, der købte sin del af Herrupgården fri til selveje, idet han i 1784 fik skøde på gården af købmand Peder Obel i Skive, der ejede hovedgården Kjærgårdsholm, som Herrup havde været fæstegård under.

Da Jens Espersen døde i januar 1789, så blev der holdt skifte i gården; men det skulle vise sig, at det ikke var så enkel en sag; før den var afsluttet, var den blevet til 24 tætskrevne sider i amtets skifteprotokol. Her skal gengives registreringen af boet, der er interessant ved at vise, hvad der fandtes inde som ude.

I daglig stuen:
1 ege bord på åben foed,
1 gl. klokke viiser,
1 fuhr skammel,
1 gl. brun fuhr skab,
2de træe stoele,
1 jern bielegger kakkellovn,

Den salig mands klæder:

1 blåe vadmels kiortel,
1 gl. brun klædes vest,
1 blåe toesillet brøst stæk,
1 gl. gråe klædes hattslag,
1 pr. gl. lædder buxer,
1 sribet nattrøje,
1 gl. læder nattrøje,
1 pr. gl. støvle,
1 gl. hat.

Sænge kleder på en sæng:
olmerdugs overdyne,
gl. blorlerrets lagen,
1 sribet olmerdugs hovedpude,
1 gl. ditto,
1 gl. hvid vadmels hylsklæde,
1 gl. sribet olmerdugs underdyne uden fyld,
1 blik lygte.

I en liden kammer på en anden sæng:

1 gl. olmerdugs overdyne sribet,
1 gl. sribet olmerdugs pude,
1 gl. ditto,
1 gl. vadmels hylsklæde,
1 sribet ditto,
1 gl. toeslet hylsklæde,
1 blåe sribet overdyne olmerdugs,
1 gl. vadmels hylsklæder,
1 gråe ditto,
1 sort sribet olmerdugs høls klæde,
2 blåe sribet puder af olmerdug,

I kielderen:

1 halv ege øll tønde;
1 deine kar,

1 halm sælde,
2 hollandsk fade,
4 stk. leer ditto,
4 ditto talerkener,

I frammerset:

1 gl. ege halvtønne,
1 gl. ege kar med 3de jern gjorde,
1 mindre ditto med træe gjorde,
1 gl. ditto,
1 gl. kábber kiedel i grue.
Repareret, ongefær på 3 tdr. rum,
1 gl. justeret skieppe,
1 sold,
1 gl. kjerne,
1 jern pande,
1 jern ildklemme og 1 do rist,
1 fyhr fad,
1 gl. stoel med halm sæde,
1 gl. ege kiste uden nøgel og lås,

I stalden:

1 brun hest i 3die år,
1 gl. sort hest,
1 gl. sort hoppe,

I fæhuset:

1 sort hielmet qvie koe 3 år,
1 sort bolet koe,
1 hvid qvie koe, 5 år,
1 hvid qvie 3 år,
1 blåe qvie sildig bærende 4 år,
1 sort ditto sildig bærende 4 år,
1 sort broget stude kalv,
1 ditto,
1 rød ditto, uskåren,
1 hvid stude kalv,
1 hvid ungnød med gråe hals i 3die år,
1 sort hielmet qvie i 2det år,
1 sort bolet ungnød i 3die år,
1 hvid do. med sort hals,
1 sort blåe stud 5 år,
20 stk. får à 1 rd.,

16 stk. ringere do, hvoraf vitterligheds mændene anseer 2 stk. ej at kunne leve,
2 stk. veddere,
1 liden galte sviin.

I gården:

1 vogn med hauger og beslagne bøge hiul,
1 møg vogn med 2de gl. beslagne hiul og 2de gl. træe ditto,
1 gl. møgvogn uden fiel,
1 ploug med lang jern og skier og 1 jern kiede til drett,
1 pr. gl. læder skagler,
1 pr. hamp ditto,
1 pr. lædder kábler med jern lænke, 1 tømme og 1 pr. sibe puder,
1 jern stang til brug i gården,
1 sadel med skind,
3 forke,
1 fuhr vogn skrau,
1 jern lænke til forreebe og 1 bag ditto,
1 øxe 1 pleil 2 river,
2 tømmer og 1 pr. gl. læder kábler,
1 gl. bagvogn råde uden hiul,
1 pr. leirer med skrau,
1 pr. gl. ubrugelig ditto,

1 høelee med drag,
1 gl. ubrugelig ditto,
1 hakkelskiste med kniv,
1 sæt herde tøj med hammer,
2 lyngleer,
2 jern greebe.

I laden forefandtes eendeel korn og foeder, som vitterligheds mændene anså neppe at kunde tilstrække til kreaturens underholdning og til husholdningen indtil skiftet bliver sluttet.-
2 hammelstokke,
1 lang ploug hammel,
1 vand trug,

Stervboe gården, halve Herrup kaldet, stående for hartkorn ager og eng 4 tdr. 5 skpr. 2½ alb. blev af vitterligheds mændene med påstående bygninger og tiliggende eiendomme anset at være af værdie hver tønne hartkorn 45 rd.

1 hamp sæk og 1 ulden do. Skifteretten tilspurgte enken og tilstædeværende, om de vidste meere i nogen måde at angåe stervboet til indtægt, hvortil de svarede nei.

Værdien af det således registrerede beløb sig til 390 rdl.

Efter denne registrering og vurdering af dødsboet skulle man så, efter at også eventuel gæld var gjort op, kunne gå videre til at foretage det egentlige skifte.

Men nu protesterer Jens Espersens svigersøn, Jens Christensen i Øster Bjørnkjær; han kræver gården sat til auktion. Han har ikke fået sin kones arv efter hendes moder endnu, og desuden er han overbevist om, at dødsboet ikke er nær så ringe, som skifteforretningen giver udtryk for – ja, han går ikke af vejen for at antyde, at der må være både sølvtøj, rede penge og værdipapirer, der er holdt udenfor. Når man læser sagen, kan man ikke helt frigøre sig for den tanke, at der kan have været noget om snakken. På den anden side, så forholder den anden svigersøn, Christen Mogensen fra Fly sig helt passiv og afgiver endog en erklæring om, at han ikke har nogen krav at stille overhovedet.

Men stemningen synes at være for enken, der sidder tilbage i gården med to sønner, hvoraf den ene endnu er mindreårig. Hun synes heller ikke selv at være tabt bag af vognen; hun får det vendt sådan, at steddatterens mand i Bjørnkjær, tværtimod at skulle have noget, er skyldner til boet. Kirsten Jensdatter skriver en lang redegørelse, der bliver ført til protokols; den er meget velskreven, og man kan spekulere

på, hvem hun har haft til at hjælpe sig. Er det mon præsten i Sevel, der var blevet vel betænkt ved mandens begravelse? Her følger uddrag af dette indlæg fra Kirsten Jensdatter.

Det er ellers artig, hr. forvalter Lund (skifteforvalteren fra Rydhave) siger, at der skal være penge og sølv i boen, og hand dog selv statuerer, at der på stervboen hæfter gjeld, når han skriver og påstår de af Jens Christensen fordrøede 7 rdl. som en rest på hans hustrues mødrene arv, ham udbetalt, førend anden gjeld bliver fradragen, og siden, at når stervboens tilhørende er bragt til auction til højeste priis at blive delt imellem enken og arvingerne, efterat al beviselig gjeld, som på stervboen måtte hæfte er fradragen . . .

I henseende til hr. Lunds påstand, at stervboegården tillige med alt, hvad derudi forefindes af levende og dødt, ind- og udboe, intet undtagen, måe ved offentlig auction udbringes til højeste pris, måe jeg melde følgende: Foruden de bevæggrunde, vi har af vor christelige religions ypperlige moral, at handle vel mod enker og faderløse, har vor store lovgiver i slutningen af sin lov (som med alt det øvrige af dens hele indhold efter hans berømmelige tankesprog er grundet på guds frygt og retfærdighed) dens fortale i særdeleshed anbefalet dommerne udi forekommende sager at have omsorg for enker og faderløse, hvilket princip allerhøjst bemelte ved lovens hele forfatning har haft for øje. Udi lovens 5. bog. 2. capit. art. 16 er det udtrykkeligen befaleet øvrigheden at have flittig indseende med at alting på skiftet christeligen og retfærdeligen tilgaaer på alle sider. Meningen deraf er, at lovgiveren vil, at ingen stervboe skal uden nødvendighed adsplittes; thi når en enke med hendes umyndige faderløse børn, skal ved auction af stervboens gård og tilhørende udjages fra huus og boepæl, hvoraf skal hun da leve, og hvoraf skal børnene blive opfødte og opdragne; thi omendskjøndt der efter boens adsplittelse kunde blive noget lidet til deling, så er dette snart tilsadt, når en enke med børn, som just i så fald vilde indtræffe med mig, er huusvild og udsat fra al nærings liv, og hvad for bedrøvelige og usle vilkår bliver da en hel familie ikke sat i ved andres chikanerier? En del af dem, som tilføjer enker og fa-

derløse sådanne, måe vel betænke, at de selv kan have kone og børn, der med tiden gjerne kan blive udi samme omstændigheder . . .

Den gode Jens Christensen i Bjørnkjær har slet ingen årsag til at beklage sig over nogen uretfærdighed og ubillig medfart; thi foruden at hans hustru har bekommet hendes mødrene arv, undtagen forbemelte 7 rdl. samt kiste og sengeklæder efter forhen passerede skiftebrev, har hun nydt en god opdragelse og er bleven holdt både til ære og lære (som tildeels endnu mangler mine uopfødte og uopdragne umyndige, faderløse børn), men og er bleven velforsynet. Og over alt har jeg givet ham sådant et tilbud for hendes fæderne arv, at han derfor i mine tanker kunde være fornøjet og vel tilfreds, og jeg har stor tvivl om, at hand ved boens adsplittelse og efterat hand med hans tilhængere har, om det var mueligt, ved deres chicaner og fortrædeligheder bragt mig og børn fra huus og boepæl og nærings veje, samt derimod sat os i den udsleste forfatning, kunde fåe meere, end som jeg har tilbudt ham.

Jeg påstår derfor underdanigst på grund af alt dette, at jeg til min og umyndige børns conservation måe nyde gården halve Herrup mig udlagt ved skiftet uden nogen auction, med derudi værende besætning, ind- og udboe af levende og livløse ting, da jeg derimod vil fornøje både Jens Christensen og mine egne umyndige børn for deres fæderne arv efter boets omstændigheder og efter retfærdighed og billighed.

Sluttelig måe jeg efter mit løfte tilføje og beviise, at bemelte Jens Christensen er en debitor til stervboen således: Ved det efter min salig mands første hustru, som var moder til Jens Christensens hustru, holdte skiftebrev i året 1767 blev hun tillagt mødrene arv 33 rd. 2 mk., og der foruden efter samme skiftebrev pag. 10 har min salig mand erklæret, at han vilde forsyne hende, indtil hun selv kunde tjene for hendes brød med en skikkelig opdragelse og education, og når hun med tiiden bliver voxen, om hendes fader på den tiid leever, da at ville give hende en kiste samt en sængs klæder.

Dette er altsammen både af min salig mand og af mig på det nøjeste bleven opfyldt; men desforuden har vi bekostet hendes brøllup med Jens Christensen, som min salig mand

16.

SØvrigheden skal have flittig Indseende med at alting paa Skiftet Christeligen og retfærdeligen tilgaaer paa alle Sider / med mindre de ville stande derfor til Rette / dersom noget for deris Forsømmelse med deris Videnskab Ulovligen at være handlet befindis. Men hvis Arvingerne ere alle myndige og tilstæde / da haver Øvrigheden intet dermed at befatte sig / uden det af dem begæris.

Christian den Femtes Danske Lov. Femte bogs andet kapitel, artikel 16.

slet ikke var, eller har forpligtet sig til. Bekostningerne derpå kand i det allerringeste regnes til 30 rd.; samme påstår jeg, at Jens Christensen kommer til at erstatte eller og at decourtere i hans hustrues arvelod.

Således indlader jeg alt dette under den høje respective skifterets kjendelse og forbeholder mig min ret i alle deele.

Herrup den 26. marts 1789

*Kirsten Jensdatter
salig Jens Espersens enke
som lauværge Holger Villadsen*

Men Jens Christensen i Bjørnkjær giver ikke op; nu vil han have Herrup-gården vurderet efter dens virkelige salgsværdi. Dette krav imødekommer skifteretten og det bliver godsejer Sehested på Rydhave, der afgiver følgende vurdering:

Pro Memoria.

Da Deres velædelhed har anmodet mig om at tilkiendegive Dem, hvad jeg anså afgangne Jens Espersens sted i Herrup, stående for hartkorn fiire tønder fem skiepper to og en halv alb., at være værd, eller hvad jeg for samme ville give.

Så kand jeg ikke undlade herved at melde: det denne gårds eller steds værdie neppe ved andet end offentlig auction kand bestemmes, såsom stædets beliggenhed og andre omstændigheder uden tvivl vil forårsage, at liebhavere her i egnen og i Salling ville byde stedet op til anseelig sum.

Den anden deel af Deres spørgsmål må jeg som foranmeldt besvare; thi endskjønt jeg ikke kand nægte, at jeg jo er en liebhavere til bemelte afgangne Jens Espersens sted, og at jeg ved auction sikkerlig vil blive stedets købere, indtil overbud gik over den sum, som jeg anså at være stedets højeste værdie, så er det mig nu for tiiden ikke muligt at åbenbare, hvad sum jeg ved auctionen ville vorde drevet så højt, i hvis mangel jeg ved at åbenbare mit bud (i fald ej ringere priis var at erholde) ikkuns måtte skade mig selv.

Imidlertid for nogenlunde og indtil viidere at fyldestgøre Deres velædelheds forlangende, vil jeg herved declarere Dem, at hvis afgangne Jens Espersens sted med dets hartkorn og eiendom intet undtagen af, hvad samme tilhører og tilligge bør, når mig inden 14 dage lovligen overleveres, da er jeg villig til i næstkommende snapsting derfor at betale 250 rdr. siger to hundrede og halvtrediesindstyve rigsdaler med renter fra overleverelsens dato imod at erholde lovligt og uforhæftet skiøde, item sikkerhed som loulig og billig er for eksisterende vanhiemmel i fald den skulle indtræffe – ligesom jeg også er bereed på at stille vedkommende sikkerhed for capitalen og renter såleedes og under de vilkår, som før er meldt til snapsting førstkommende i fald forlanges. Endviidere tilstår jeg efter Deres velædelheds begiering, at De må betiene sig af dette brev, hvor De behager.

Rydhauge den 25. martii 1789

N. Sehested

Jens Christensen, Bjørnkjær, var iøvrigt fæster under Rydhave, og den tanke melder sig, at godsejer Sehested måtte ønske at købe Herrup for at lade Jens Christensen få den i fæste eller til købs.

Førend sagen kan afsluttes foretager skifteretten en opgørelse over boets passiver, så man på grundlag af balancen mellem aktiver og passiver kan foretage boets deling. Det store beløb, der skyldes til Anders Bendtsen fra Svenstrup Hovgaard i Sahl sogn, var et lån, Jens Espersen havde fået hos ham i sin tid, vel til at betale for gården, da den fra fæste gik over til selveje.

Her følger opgørelsen:

Efter bemelte obligation er stervboen skyldig til Anders Bensen som anført ...	150 rd. 0 mk.	sk.
4 års rente deraf til forestående snapsting 1789 imod $\frac{1}{4}$ proct decourt som creditor fordrede med	23 rd. 3 mk.	0 sk.
De af Peder Jensen i Gunderup ved forrige skiftesamling anmeldte og tilståede	20 rd. 0 mk.	0 sk.
Peder Espersen i Mogenstrup anmeldte at have til gode her i stervboen som samtlig vedkommende tilstoed	3 rd. 0 mk.	0 sk.
Enken angav at være skyldig til Peder Møller i Sønder Mølle for hendes salmands ligkiste som og blev tilstået	2 rd. 2 mk.	0 sk.
Til degnen sr. Mads Lund i ligemåde ...	0 rd. 4 mk.	0 sk.
For graven at kaste	0 rd. 2 mk.	0 sk.
Holger Villadsen i Hedegaard anmeldte at have tilgode som og blev tilstået	0 rd. 4 mk.	8 sk.
Enken angav, at hun havde lånt penge til at betale indeværende års januari quartals extra og etc. skatter som og blev tilstået	4 rd. 0 mk.	0 sk.
Ligeledes anmeldte hun, at hendes salig mands begravelse havde kostet hende i et og alt over 10 rd; men hun fordrede dog ikke meere til hendes egen, som og blev tilstået	10 rd. 0 mk.	0 sk.
Tienste karlen Anders Christensen her i Herrup anmeldte at have tilgode reede lånte penge til den salig mand som vedkommende tilstoed	3 rd. 0 mk.	0 sk.
Mere giæld vidste nærværende og vedkommede ikke at angive tillæst, og lovede enken med laugværge at holde den høje hr. skifte forvalter og arvinger frie for ald krav i så fald. Herefter anføres skiftets bekostninger, stemplet papiir til skifte brevet efter de beholdne midler	1 rd. 0 mk.	0 sk.
For skifte salarium, skifte forvalterens reiser og for skifte brevetes beskrivelse fordres ialt som blev tilstået	20 rd. 0 mk.	0 sk.
Vurderings mændene forlangede intet for deres uleilighed	21 rd. 0 mk.	0 sk.
Summa udtægten	240 rd. 0 mk.	12 sk.
Skriver to hundrede fyrtiuge rigsdaler og tolv skilling, som er stervboens gandske udgift; når samme fradrages indtægten bliver beholdningen	150 rd. 4 mk.	4½ sk.

Kirsten Jensdatter tilbyder nu arvingerne de 150 rigsdaler. Steddatteren i Fly har fået sit; hver af sønnerne derhjemme hos moderen kan få en broderlod på 60 rdl, og Jens Christensens kone, Dorthea, kan så få en søsterlod på 30 rdl.

Dette erklærer Jens Christensen i Bjørnkjær sig tilfreds med; han har åbenbart følt, at det var alt, hvad han kunne opnå, og den 26. marts 1789 slutter så denne pinlige arvestridighed.

Nu da familiens forbliven i gården er sikret, kan Kirsten se sig om efter en mand til at hjælpe sig med gårdens drift, og allerede i juli måned holder hun bryllup med Jens Jensen fra Åkjær i Fly.

Gården var allerede i 1784 blevet selvejergård, men gårdens tiender ejedes stadig af Stubbergård, som på den tid var ejet af godsejer Sehested til Ryd-

have. I april måned 1813 blev der ført forhandlinger på Stubbergård mellem godsejeren og gårdmændene om disses overtagelse af deres gårdes tiender, og det resulterede i for Herrupgårdens vedkommende, at Jens Jensen den 16. juni 1813 fik skøde på gårdens andel af Sevel sogns konge, kirke og kvægtiende samt Sevel sognekirke med korn og kvægtiende for en købesum på 315 rigsdaler.

Det er iøvrigt samme år, som sønnen Jens Christen bliver gift med Maren fra Gadegård i Sevel; i 1818 bliver det ordnet sådan, at hendes far, Christen Christensen Gadegaard låner Jens Herrup 500 rigsdaler.

Med optagelse af lån i gården var det også nødvendigt som sikkerhed at have dens bygninger brandforsikret.

Brandtaxation til Jens Jensen, Herrup.

År 1822 den 12. april blev af undertegnede branddirrektør med taxationsmænd, sogne- og brandfogderne Jens Gade af Sevel sogn og Anders Poulsen af Sahl sogn foretaget følgende taxation til brandforsikring.

Sevel sogn – Herrup, en gård, som ejes og beboes af Jens Jensen.

- a. Stuehuset, norden i gården, 15 fag, 8½ alen dyb, af fuhr under- og overtømmer, klinede vægge og tækket med stråe, indrettet til beboelse, stue, kamre, køkken, forsynet med loft og vinduer og døre, een skorsteen, piben af brændte steen og en bageovn, alt i forsvarlig stand – taxeres for 560 rdl. sedler, som efter indeværende kvartals cours omskrives til rdl. sølv 450
- b. Det østre huus, 12 fag, 6½ alen dyb, af eege under- og fuhr overtømmer, klinede vægge og tækket med stråe, indrettet til høhus og fåresti, taxeres for 75 rdl. sedler – omskrives til rdl. sølv 60



a. stænger eller stolper; b. loftsrem; c. fodrem; d. løsholt; e. dokter; f. spoler, om hvilke vidjer eller halm svøbtes i kurvestetning. Derpå klaskedes så det våde ler; g. loftsbjælker.

- c. Det søndre huus, som er ibygt det østre, 23 fag, 8 alen dyb, af ege under- og fuhr overtømmer, klinede vægge og tækket med strå, indrettet til lade. Taxeres for 200 rdl. sedler, som omskrives til rdl. sølv 160
- d. Det vestre huus, ibygt det søndre, 15 fag, 8½ alen dyb, af ege under- og fuhr overtømmer, klinede vægge og tækket med strå, indrettet til fæehuus, stald og vognhuus; taxeres for 188 rdl. sedler, som omskrives til sølv 150
- ialt rdl. sølv 820

Forsvarlig indrettet mod ildsfare og har ej før været forsikret. De befalede brandredskaber forefandtes.

H. Wium

Taxationsmænd: Jens Gade Anders Poulsen

Ane nr. 14.

Christen Christensen Gadegaard

Han blev født omkring 1749 i Gadegård i Sevel by. Hans fødsels- og dåbsdag kan ikke nærmere bestemmes, da kirkebogen for Sevel sogn mangler for denne tid. Han var søn af Christen Christensen og hustru Maren Bendsdatter i Gadegaard i Sevel. Han døde samme sted i 1817 og blev begravet på Sevel kirkegård den 1. juni, 69 år gammel.

Han blev gift den 19. marts 1787 i Sevel kirke med

Ane nr. 15.

Karen Jensdatter

Hun blev født omkring 1762 i Dueholm i Sevel sogn som datter af Jens Christensen Dueholm og hustru Lene Marie Christensdatter. Hun døde i Gadegaard i Sevel den 6. august 1797, kun 37 år gammel.

I deres ægteskab var børnene:

1. **Maren Christensdatter**, født i Gadegaard og døbt i Sevel kirke den 12. juni 1789. Se ane nr. 7, side 63.
2. **Oluf (Ole) Christensen**, født i Gadegaard og døbt i Sevel kirke den 3. juli 1791.
3. **Lene Marie Christensdatter**, født i Gadegaard og døbt i Sevel kirke den 9. januar 1794.
4. **En dødfødt datter**, den 12. juni 1796.
5. **Karen Chierstine Christensdatter**, født i Gadegaard og døbt i Sevel kirke den 23. juli 1797. Hun døde kun 14 dage gammel.

Denne fødsel krævede ikke bare pigens, men også moderens død. De blev begravet sammen på Sevel kirkegård.

Efter Karen Jensdatters tidlige død i barselseng blev der afholdt skifte i Gadegård, der var fæstegård under Stubbergård.

Karen Jensdatter var død den 8. august, og allerede den 22. november samme år giftede Christen Gadegaard sig igen; denne gang med Maren Jensdatter, der var født omkring 1766 som datter af Jens Knudsen i Feldsgaard i Trandum i Sevel sogn. Hun overlevede sin mand med godt 14 år, idet hun døde i Gadegaard i 1831 og blev begravet på Sevel kirkegård den 9. oktober, 65 år gammel.

Der var 3 børn i dette ægteskab:

6. *Karen Christensdatter*, døbt i Sevel kirke den 13. oktober 1799, hun døde 11 år gammel.

7. *Kiersten Christensdatter*, døbt i Sevel kirke den 30. september, hun blev gift med Jens Sørensen, der var fra Åkjær i Fly sogn, de overtog Gadegaard, men mageskiftede den med gårdmand Niels Chr. Nielsen fra Råst i Ejsing sogn. Det skete i 1835. Der var på den tid et stærkt åndeligt røre i sognene heromkring, og Gadegård blev ved Niels Chr. Gadegaards overtageelse af den et samlingssted for de vakte i Sevel sogn; her tog også lægprædikanterne ind, når de var rundt på møderejser.

8. *Johanne Christensdatter*, døbt i Sevel kirke den 23. juni 1807.

Som omtalt var Gadegaard en fæstegård under Stubbergård. I 1796 får Christen Gadegaard efter en frivillig overenskomst med godsejeren fastslået, hvori hans hoveriforpligtelser består.

Christen Christensen Gadegaard i Sevel bye gjør årlig til Stubbergaard efter tilsigelse følgende arbejde:

½ pløjedag med heel ploug til rug, ½ pløjebeed til byg med ditto, 1 dags gjødnings kjørsel, 1 høster og 1 opbinder, 1 slåer og 1 river; 3 læs høe at gjøre tør og hjemføre; 2 korn- eller materialrejser til Skive eller Struer laddeplads eller Holstebro. Item 2 kjørseler til Rydhauge enten med fisk fra Stubbergaard eller søer, eller og, om forlanges, kører til Rydhauge fra Møgelose et læs skudtørv, forsvarlig bondelæs, for den ene kjørsel, samt 4 gangdags gjerninger til fiskeriet eller gårds bygnings reparationer.

Men reformerne inden for landbruget fortsatte, og snart blev det aktuelt for fæsterne under Stubbergaard at købe deres gårde til selveje. I 1811 fik Christen Gadegaard skøde på sin gård efter indgåelse af følgende købecontract:

Imellem os underskrevne er dato 23. oktober 1810 indgået følgende købecontract.

1. Jeg kammerherre stiftamtmand Niels Sehested sælger til Christen Gadegaard hans i Ringkøbing amt, Sevel sogn og bye beliggende fæste gård, som skrives for hartkorn 3 tdr. 5 skp. 1 fdk. 1 alb., for kjøbesummen 2600 rdl. dansk courant – siger toe tusinde og seks hundrede rigsdaler, dansk courant – , som betales med halv års rente 52 rdl. – siger toe og halvtredsindstyve rigsdaler – næst stundende Viborg snapsting 1811, som betalingstid og med det vilkår, at han og hans gårds efterfølgende ejere til Rydhauge, eller lige lang vej, fra hvilket sted i hederne eller moserne i Sevel sogns søndre hede eller Bjørnkjær hede det anvises, ett got forsvarligt læs lyng, eller et sådant læs skudtørv leverer.

2. Desuden yder kjøberen i år den sædvanlige landgilde og til Stubbergaard den sædvanlige hoveri indtil maydag 1811 uden godtgjørelse.

3. Gården må aldrig sælges til at forrette hoverie eller til hovedgårds completering, og dens bygninger besørger kjøberen uførtøvet i brandkassen assureret . . .

Købecontractens bestemmelse om, at der straks skulle tegnes en brandforsikring for bygninger blev også opfyldt. Disse taksationer til forsikringen er altid interessante, fordi de giver os en beskrivelse af bygningernes størrelse, deres placering og deres anvendelse.

Ar 1811 den 8. januari blev af undertegnede branddirektør med taxationsmænd, brandfoged Jeppe Gadegaard af Sevel og tømmermand Niels Chr. Scarbye af Holstebro foretaget følgende taxation til forsikring i brandkassen.

Sevel bye, en gård Gadegaard, som ejes og beboes af Christen Christensen.

a. Stuehuset norden i gården bestående af 14 fag, 8 alen dyb, opført af fuhr over- og undertømmer, stråetag og leervægge, indrettet til stue, kammer, kjøkken og bryghuus, forsynet med loft, vinduer og døre, har 2 forsvarlige skorstene, piberne af brændte steen, så og en forsvarlig bageovn, blev tax. for rdl.	250
b. Et huus østen i gården bestående af 11 fag, 7 alen dyb, opført af fuhr over- og undertømmer, stråetag og leervægge, indrettet til fæehuus og fårehuus, blev tax. til	50
c. Kornladen og vognremissen sønden i gården, bestående af 20 fag 7½ alen dyb, opført af samme materialer som forrige, stråetag og leervægge, ibygt lit. b og indrettet til kornlade og vogneremisse, blev tax. for rdl.	150
d. Et huus vesten i gården bestående af 10 fag, 7 alen dyb, ibygt lit. c, opført af samme materialer som forrige, stråetag og leervægge, indrettet til hestestald og vognremisse blev tax. for rdl.	50
ialt rdl.	500

Til en gård hørte foruden jord, bygninger og ud- og indbo også dens tiendeandele, som vel nærmest kan sammenlignes med vor tids statskat og kirkeskat, kun at det dengang var faste afgifter ansat i naturalier især korn. Disse tiendeandele havde godsejer Sehested beholdt, da Gadegaard blev købt fri. Men i 1813 fik Christen Gadegaard selv skøde på sine tiender for en købesum på 321 rigsdaler. Dog beholder Sehested »jus vocandi et patronatus« det vil sige, gårdens medbestemmelsesret til at kalde og udnævne sognepræsten i Sevel.

Gadegaard var en af de gårde, der skulle flyttes ud fra Sevel by, hvilket Christen Gadegaard vægrede sig meget ved; man fortæller, at han tilbød manden i Toftgaard flere hundrede rigsdaler for at bytte med sig, skønt denne gårds jordtilliggende var meget mindre end Gadegaards. Men gården blev flyttet ud til dens nuværende plads, nabo til Thinggaard, og tæt op ad vejen mellem Sevel og Vinderup.

SEVEL BY

i første halvdel af 1800-tallet

I 1795 blev stavnsbåndet ophævet, og allerede i 1799 gennemførtes i Sevel sogn af landinspektør Michaelsen en udskiftning af jorderne, og byfællesskabet blev ophævet. Omstående skitse over Sevel bye er blevet til på grundlag af et kort over Sevel sogn, som premierløjtnant Schmidt udarbejdede på grundlag af opmålingerne til denne udskiftning. Skønt kortet er fra 1816, da udflytningen af gårdene stort set var tilendebragt, så viser det dog stadig landsbyen, som den i store træk må have set ud gennem århundreder:

Sevel By

omkring 1816

(Kjærgaard)





Sevel set fra nordøst 1877. Fra venstre Stephan Vestergaards hus, kirken, skolen, vejrmøllen og præstegården. Tegning af Hannibal Jørgensen.

Sevel sognekirke dannede det naturlige midtpunkt for landsbyen, som den havde gjort det, siden den i Valdemars-tiden blev bygget.

Skolen lå lige op ad det nordre kirkegårdsdige; bygningerne af den sidste skole på dette sted rummer nu camping. Her i den gamle skole fik man en sommerdag i 1842 fornemt besøg, idet kong Kristian den ottende og dronning Caroline Amalie under en rejse landet rundt ønskede at overvære undervisningen i Sevel skole. Kongen var stort set tilfreds med det, han hørte, men bemærkede dog:

»at der foruden de forhånden værende eksemplarer af det nye testamente også burde anskaffes læsebøger af almen-nyttigt indhold, samt at flere børn ikke burde svare på een-gang.«

Præstegården, der nu er plejehjem, har ligget på dette sted siden midten af 1500-tallet. Her boede fra 1637 til 1643 præsten, Jørgen Lauridsen Friis, der trods sine sognebørns forbøn blev afskediget fra sit embede for sin prædikens skyld (se iverigt side 42).

En nat i maj 1766 brændte præstegården og en ny bindingsværksgård blev bygget.

Både i 1747 og igen i 1754 gæstede salmedigteren Brorson, som biskop i Ribe stift på sine visitatsrejser, Sevel præstegård.

I 1860, da provst Bøtcher var præst i Sevel sogn, blev bindingsværksstuehuset afløst af det nuværende. Provst Bøtcher er skildret i Marie Bregendahls roman »Den gamle provst«. Han var en fædrelandskærlig mand, og under krigen i 1864 blev præstegården efterretningscentral for oplysninger om de fjendtlige troppstyrkers bevægelser i egnen syd for Limfjorden.

Ved kirkegårdens sydvestre hjørne lå Bakhuset, hvor Peder Poulsen fra Plomgård i Trandum i 1802 fik kgl. bevilling til at drive krohold.

Lige overfor på den anden side af bygaden lå Gadegård. Den bestod af en hel samling af bygninger; den rummede da også to familier. Der hvor nu sognegården ligger, lå Gadegårds store toft. I denne gård samledes i vækkelsestiden i 1830-erne de kristeligt vakte i Sevel sogn til møder. Maren Christensdatter, ane nr. 7 i Maren Jensdatters forslægt stammede fra Gadegård.

På søndersiden af kirkepladsen lå fra gammel tid et hus, som i 1700-tallet var beboet af officerer. I landmilitsens tid samledes på en banke mellem Søgårde og Hjelm mølle hver søndag efter kirketid sognets værnepligtige unge mænd til eksercits under kommando af disse befalingsmænd. Når øvelsen var forbi, blev udrustningen igen deponeret i kirkens våbenhus, mens landsoldaten fik lov til at tage sin grå uniform med sig hjem i sit kammer på gården.

Lige syd for det gamle officershus lå Pølgård; det må formodes, at her har ligget et pilekrat, hvorfra man har skaffet sig kviste både til pilekurve, men ikke mindst til det fletværk, hvorpå man klinede leret i de gamle bindingsværksmure.

På den nuværende kirkeplads, omtrent hvor 5. maj mindesmærket står, lå i et langt enlænget hus smedien, hvor Mads Christensen Smed boede.

Bagved smedien med et par af sine huse helt op mod kirkegårdsdiget lå Tinggård. Her må bytinget have ligget, hvor bønderne samledes og traf afgørelser om landsbyens liv og virke efter de gamle vider og vedtægter, som de er kendt bl.a. fra Søgårde. Her i Tinggård fødtes Ka' Lyk', Ane Kirstine Mundbjergs (I) svigermor i 1819. Hendes far, Poul Tinggaard, havde giftet sig til gården.

Damgård, der lå, hvor nu købmand Gades forretning ligger, havde sit navn på grund af at »æ Drøwt« til gadekæret (sænkningen ved det nuværende vand-

værk), hvor byhyrden vandede byens kreaturer, gik tæt forbi gården.

På den anden side af gadekæret lå byens yderste gård, Vestergård, der hvor i 1953 lægeboligen blev opført.

Syd for denne driftvej lå fra ældgammel tid Toftgård. I 1657 afbrændte de svenske soldater gården, men den blev genopbygget og først en moderne tids krav om villabebyggelse har kunnet slette den af bykortet; den blev revet ned i 1963.

På byens sydskråning ned mod den bæk, der løber om gennem »æ Gjæv«, lå to gårde. Vestligst lå Hald, nogenlunde på samme plads, hvor den endnu i dag ligger. Her fra Hald stammede Jens Christian Jensen, der var far til Ane Kirstine Mundbjerg, født Jensen.

På østsiden af den gamle Holstebro-vej lå Bæksgård, der var dobbeltgård med to gårdmænd.

Der hørte oprindeligt endnu to gårde til landsbyen Sevel. Ind imellem de to sidstnævnte lå tidligere Vejsgård, men denne blev ligesom Toftgård brændt af af svenskerne i 1657 og blev aldrig siden genopbygget. Dens jorder var indtil udskiftningen 1799 delt mellem Toftgård og den ene af Gadegaards to bønder. Den anden gård var Kjærgård, der lå for norden i byen.

Den blev i 1661 af Stubbergårds arvinger overladt til præsten i Sevel. Den stod dog med sine egne bygninger indtil 1737.

Udskiftningen af Sevel bys jorder var som nævnt sket i 1799, og allerede i 1805 havde 4 gårde og 4 huse flyttet deres bygninger ud til de nu samlede jorder. Det var nok mest de unge, der var interesserede i denne udvikling, hvor den enkelte fik mulighed for selv at tilrettelægge og udføre sit arbejde; her var der plads for initiativ og nye metoder i dyrkningen af jorden. De ældre bønder var ikke begejstrede; de havde været vant til at bo tæt op ad hinanden »ager om ager« bymarken rundt og til at handle i fællig. Det var en skræmmende tanke at skulle bo ene i sin gård, fjernt fra gamle naboer. Det berettes, at da det var blevet bestemt, hvilke gårde, der skulle flyttes ud fra Sevel by, tilbød Christen Christensen i Gadegård (Ane nr. 14 i Maren Jensdatters forslægt), der sammen med Poul Tinggaard skulle flytte længst ud mod vest i sognet, forgæves David Toftgaard flere hundrede rigsdaler for at flytte ud i sit sted, skønt der var dobbelt så stort et areal til Gadegaard som til Toftgaard.

Maren Jensdatters tipoldeforældre

Ane nr. 16.

David Knudsen.

Han boede i Trandum Skovby i Sevel sogn. Hvis han er født i Sevel sogn, må det være før Sevel kirkebog begynder i 1686. Han er formodentlig død i den kirkebogsløse tid i Sevel sogn fra 1733 til 1769.

Han var gift med:

Ane nr. 17.

Maren Jensdatter.

Heller ikke for hende kendes fødsels- eller dødsdato. Hun optræder som fadder ved mange dåb og nævnes oftest som Davids kone fra Trandum Skovby; først da hun den 1. marts 1733 bar Niels Glarmesters datter Else Marie i kirke, får vi hendes navn, Maren Jensdatter. Det er iøvrigt sidste gang, vi finder ægteparret nævnt overhovedet.

David Knudsens og Maren Jensdatters børn var:

1. *Christen Davidsen*, født i Trandum Skovby, døbt i Sevel kirke den 30. maj 1717, båret af Anders Pedersens hustru i Trandum Skovby.

2. *Maren Davidsdatter*, født i Trandum Skovby, døbt i Sevel kirke den 6. august 1719, båret af Niels Sørensens datter Karen i Trandum Skovby.

3. *Niels Davidsen*, født i Trandum Skovby, døbt i Sevel kirke den 26. januar 1721, båret af Maren Jensdatter i Sønder Mølle i Sevel sogn. Han blev, ved at

gifte sig med enken Maren Christensdatter, mand i Gadegård i Sevel. Deres søn, Jeppe Gadegaard, blev sognefoged og en betydelig mand i Sevel.

4. *Jens Davidsen*, født 1724 og døbt den 25. marts i Sevel kirke. Se ane nr. 8, side 63.

Desuden var der sandsynligvis en søn Pejter Davidsen; han var født omkring 1711 og boede i Trandum Skovby, senere i Trandum; han døde i 1786. Han var gift med Ane Andersdatter.

Den omstændighed, at tilsyneladende hverken ægteparrets vielse eller det første barns fødsel har fundet sted i Sevel sogn, fører til gisninger om, at Maren i hvert fald var udensogns fra, og at de kan være gift og have boet i hendes hjemmogn i begyndelsen, vel sagtens i et andet sted under Volstrup eller dets ejer Christen Linde.

Med hensyn til David Knudsen og hans herkomst er vi også næsten helt overladt til gætterier. Dog fremgår det af to skifter i Djeld, at der var slægtsforbindelser til Davidsgaard i denne by. Jens Davidsen fra Søgård var som formynder og nærmest fødte værge til stede ved skiftet efter Thomas Christensens hustru Anne Pedersdatter for de umyndige børn af hendes første ægteskab med Søren Knudsen, hvis bror Mads Knudsen Davidsgaard også var til stede. Jens Davidsen var også til stede som formynder og nær-

mest beslægtede året efter i skiftet efter Mads Davidsgaard. Det er da muligt, at Søren og Mads Knudsens far, Knud Sørensen var Jens Davidsens fætter, eller sagt på en anden måde, at Søren Knudsen (den ældre) i Djeld og David Knudsen i Trandum Skovby var brødre. Deres far igen kan have heddet Knud Davidsen, hvis far kan have givet navn til gården Davidsgård i Djeld.

David Knudsen var fæstebonde under Volstrup gods i en mindre ejendom i Trandum Skovby i Sevel sogn. Det var et nyoprettet brug, da David Knudsen fik fæstebrev på det.

David Knudsens fæstebrev i Trandum Schoubye, som og ingen før hafde.

Kjendes jeg Christen Linde til Volstrup at have stæd og fæst, så som jeg hermed stæder og fæster til David Knudsen den mig tilhørende boelig i Trandum Schoubye, som han nu iboer, bestående af hartkorn efter nye matricul I td. 4 fdk. 2½ album, hvilken forbemelte David Knudsen må nyde, bruge og beholde hans livstiid med condition, at han årlig og i rette tider svarer alle kongl. contributioner, samt hosbunden skyld og landgilde efter sædvane, stædet bebyggelse og forbedrer, sig ellers som en fæstebonde efter kongl. lov og forordninger forholder; så længe han sligt gjør, skal denne mit fæstebrev ved magt stande, hvilket efter hans kongl. majest. allernådigste indgangne forordninger af 23. juni indeværende år

hermed under min hånd og signeter bekræftes

datum Volstrup d. 28. juni 1719

C. Linde.

I 1721 var David Knudsen en af de 8 tingmænd på Hjerm-Ginding herreders ting i en sag, som en tidligere ridefoged på Kvistrup og Kappel havde anlagt mod en ny ejer af de to godser. David Knudsen har sikkert ikke været i stand til at skrive sit navn fuldt ud, men nøjedes med at prente sit navnetræk D K S.

Ved inddelingen af soldaterlæg i 1724 boede David Skoubye og Thomas Staffensen tilsyneladende i samme ejendom; men i et skoleregnskab fra 1742 nævnes Thomas Stephensen alene i den, mens en anden ejendom benævnes som »Niels Hærups og Davids øde«. Der må da i de mellemliggende år være sket det, at David Knudsen flyttede fra det ene til det andet sted, hvor jorden så enten på grund af dødsfald eller fraflytning atter er sprunget i lyn og lå øde hen i 1742.

Ane nr. 18.

Peder Knudsen Kock.

Han blev født i sidste halvdel af 1600-tallet i Hjelm Møllegård, som søn af Knud Pedersen Kock og hustru Mette Lauritsdatter. Han døde formodentlig omkring 1750 i Søgård i Sevel sogn.

Det vides ikke, hvornår han blev gift, men det er sikkert sket i en kirkebogsløs tid i Sevel sogn fra 1710 til 1717. Men selv om hans kones navn ikke nævnes noget sted under deres ægteskab, synes der ikke at være nogen tvivl om, at hun var:

Ane nr. 19.

Margrethe Pedersdatter.

Hun blev født i Hjelm Mølle og døbt i Sevel kirke den 22. april 1688, som datter af møller Peder Pedersen og hustru Kirsten Jensdatter. Hun døde i 1724 i barselseng kun 36 år gammel og blev begravet på Sevel kirkegård den 25. april, samme dag som den nyfødte Mette blev døbt.

Børnene, der blev født i dette ægteskab var:

1. *Mette Pedersdatter*, hjemmedøbt, fremstillet i Sevel kirke den 17. september 1719, men hun døde allerede omkring 1. december samme år.

2. *Mette Pedersdatter*, døbt i Sevel kirke den 25. april 1724. Se ane nr. 9, side 63.

Peder Kock giftede sig anden gang den 5. august 1731 i Sevel kirke med enkekonen Karen Jensdatter fra Pilgård i Sevel, hvis første mand, Christen Jensen var død 1729. Hendes søn Jens Christensen havde overtaget Pilgård, så hun flyttede ved sit nye giftermål til Søgård, hvortil Peder Knudsen selv tidligere var flyttet.

Men forinden havde han, da faderen var blevet gammel, overtaget dennes part af Hjelm Møllegård. Den 1. januar 1702 udstedte jomfru Anne Cathrine Akeleye på Stubbergård følgende fæstebrev til Peder Kock:

Kendes jeg Anne Cathrine Akeleye at have stedt og fæstet til Peder Knudsen, barnefødt i Hielle Møllegård, det sted, hans fader haver beboet, efterdi hans fader er 72 år, kan intet forrette ved stedet, enten for sig selv eller hosbunden til gavn i marken, flid på husene. Til den ende fæster jeg ham samme ¼ part, som jeg ejer, på livstid. Men vil Gud give lykke, at han på dette ringe sted kan forbedre sig og vil have et bedre sted, skal det ham ej nægtes, når det bliver ledigt, dog at være af jomfruens gods og ejendom.

Efter faderens død i 1706 synes jomfru Akeleye at have opfyldt sit løfte, og Peder Kock flyttede fra Møllegården til Søgård, hvis jorder stødte op til Hjelm Møllegårds enemærker.

Der var ingen børn i Peder Kocks andet ægteskab.

Ane nr. 20.

Tyge Christensen.

Han blev født ca. 1705 i Høstrup i Haderup sogn, hvor han også døde i 1767; han blev begravet på Haderup kirkegård den 15. marts.

Hans hustrus navn kendes ikke, men hun er født omkring 1703. Vielsesdatoen kendes ikke, idet kirkebogen for Haderup sogn først begynder at føre de videde fra år 1748. Hun blev begravet den 1. dec. 1765.

I deres ægteskab var børnene:

1. *Jens Tygesen*, døbt 6. maj 1735 i Haderup kirke. Se ane nr. 10, side 67.

2. *Christen Tygesen*, døbt den 6. januar 1738 i Haderup kirke.

3. *Inger Tygesdatter*, døbt den 2. juli 1741 i Haderup kirke.

Haderup kirke og sogn

Da man skulle bygge Haderup kirke, vidste man ikke, hvor i det store sogn man skulle lægge den. Man blev da enige om at spænde to røde, nybær køer for en vogn, og i vognen lagde man en del teglsten. Køerne skulle så have lov at gå, hvorhen de ville; der hvor de standsede, skulle kirken bygges. De gik da i stå på den bakke, hvor kirken nu ligger i den nordre del af sognet, således at de sognebørn, der boede længst borte, havde 2 – 2½ mil til kirke.

Haderup sogn var enormt stort i udstrækning; de store heder i Grove og Simmelkær med de enlige gårde som Gråsand og Vistorp lå under Haderup. Og indtil 1548 hørte også dele af det som nu hører til Sevel sogn med til Haderup sogn. Den 29. marts som er onsdagen efter palmesøndag gives kongelig bevilling for Ifver Juel til Ryebjerg, at gårdene »Heyrupgaard, Bjørnkiergaard, Søndermølle, Roickebeckgaard, Tranom Skoufbyegaard og Hiellomhede« må ligge til hans birk, »Søfvel Birk«. Så da kirken blev bygget var det nok alligevel så nogenlunde midt i sognet.

I en præsteindberetning fra 1638 til Ole Worm skriver sognepræsten i Haderup Jens Christensen »Egenn haandt«:

Wester fra (gården Barslund) er en boell, heder Gindeskouff, wed en beck, oc en liden jeggikrat derhoss. Oc minis Gindingherret her aff at haffue sin naffn, oc kalliss becken Gindeskouffbeck.

Ane nr. 22.

Claus Olufson.

Han blev født i Østergaard i Resen sogn og blev døbt i Resen kirke den 16. april 1717 som søn af Oluf Lauritsøn i Østergaard i Resen. Han blev båret til dåben af Jacob Faarbechs datter, fadderne var Søren Pedersen, Peder Østergaard, Jens Bach, Laurits Bach og Ane Nielsdatter.

Han døde i Østergaard og blev begravet på Resen kirkegård den 27. marts 1774, 57 år gammel.

Han blev trolovet den 9. juli 1741 og med forloverne Jochum Boas i Over Torp og Peder Østergaard i Resen viet i Resen kirke den 15. oktober samme år til

Ane nr. 23.

Mette Jensdatter.

Hun blev født i Over Torp i Resen sogn og døbt den 24. januar 1723 i Resen kirke som datter af Jens Thomasøn og Karen Kieldsdatter, Over Torp i Resen. Hun blev båret til dåben af Christen Kieldsens kone i Karup, fadderne var Jacob Jensen, Peder Nielsøn, Christen Thomasøn, Maren Pedersdatter og Bodild Lauridsdatter.



Fjends Herred. Udsnit af kort fra 1767 af A. H. Godiche.

Hun døde i Østergaard og blev begravet på Resen kirkegård den 24. april 1752 kun 30 år gammel.

I deres ægteskab var børnene:

1. **Claus Clausøn**, født i Østergaard, døbt den 14. maj 1742 i Resen kirke.
2. **Oluf Clausøn**, født i Østergaard, døbt den 4. juni 1743 i Resen kirke.
3. **Karen Clausdatter**, født i Østergaard, døbt den 19. juli 1744 i Resen kirke. Se ane nr. 11, side 67.

4. *Mette Clausdatter*, født i Østergaard, døbt den 22. januar 1747 i Resen kirke.

5. *En lille dødfødt pige*, født og begravet den 3. juni 1750.

6. *Anne Clausdatter*, døbt i Resen kirke den 15. april 1752.

Moderen Mette Jensdatter døde i barselseng efter dette sidste barn. Derefter giftede enkemanden, Claus Olufsen, sig med Karen Christensdatter fra Orrestrup. I Karup sogns kirkebog ses følgende indført:

11. juli 1753 blev Claus Olufsen, enkemand fra Resen trolovet med Karen Christensdatter fra Orrestrup. Manden medbragte beviset for skiftets holdelse efter hans forrige kone, Mette Jensdatter, dateret Palstrup den 9. juni 1753 og fuldmægtigen Rasmus Nislef, og ægteskabseddell fra medtjeneren i Ordet, velærværdige hrr. M. Alsing, dateret Vrove præstegaard den 8. juni 1753.«

Forloverne var Peder Lassen af Jegelund i Haderup sogn og Anders Mogensen, Resen.

I dette andet ægteskab var børnene:

7. *Mette Clausdatter*, døbt den 6. oktober 1754. Hun døde 3 uger gammel i sengen hos moderen.

8. *Jens Clausen*, døbt den 10. august 1755. Han døde den 25. december samme år.

9. *Edel Clausdatter*, døbt den 5. december 1756.

10. *Christen Clausen*, døbt den 1. marts 1758.

Ane nr. 24.

Jens Sørensen.

Han var født i Nørgaard i Åkjær i Fly sogn som søn af fæstebonde Søren Nielsen og hustru Ellen Jensdatter samme sted.

Han døde omkring 1774.

Jens Sørensen var gift 2 gange, men hans første hustrus navn er ikke nævnt. Hun må være død i begyndelsen af 1770-erne. Måske endog straks efter sin sidste barnefødsel.

I dette første ægteskab var børnene:

1. *Søren Jensen*, født ca. 1754. Han blev 1788 gift med Kiersten Nielsdatter, Søndergaard i Åkjær.

2. *Jens Jensen*, født ca. 1756 i Åkjær. Se ane nr. 12, side 68.

3. *Karen Jensdatter*, født ca. 1763. Hun blev gift med Christen Christensen fra Toftgaard i Fly.

4. *Christen Jensen*, født ca. 1768. Han døde 1788.

5. *Niels Jensen*, født ca. 1770. Han døde 1779, 9 år gammel.

I året 1770 blev Nørgaard i Åkjær delt i 2 lige store gårde, hver på 2 tdr. 7 skp. 1 fdk. 0 alb. hartkorn. Jens Sørensen fik den ene gård, den der beholdt navnet Nørgaard. Den anden, der blev kaldt Østergaard, fik Christen Knudsen fra Ørbækgaard i Fly.

Efter sin første kones død giftede Jens Sørensen sig igen med Kiersten Jensdatter, der var født omkring 1745.

De havde kun sønnen *Jens Jensen*, født i Åkjær omkring 1773. Han blev gift med Kirsten Jensdatter fra Daugbjerg.

Da Jens Sørensen selv døde omkring 1774, giftede hans enke sig med Peder Espersen fra Øster Svalegaard i Fly by.

I dette ægteskab var børnene:

1. Jens Pedersen, født 1776. Han overtog gården Nørgaard.

2. Maren Pedersdatter, født 1779, død 1780.

3. Esper Pedersen, født 1785.

4. Laurits Pedersen, født 1786.

5. Maren Pedersdatter, født 1789, død 1794.

Peder Espersen døde 1796 og blev begravet på Fly kirkegård den 16. marts, 50 år gammel; Kiersten Jensdatter døde 1811 og blev begravet den 28. april på Fly kirkegård, 65 år gammel.

På den tid hed præsten i Vridsted-Fly pastorat Lukas Steenstrup. Han var en streng herre; der fortælles, at mens han som student var hører ved Viborg latinskole, blev han for sin strengheds skyld afbildet på Viborg kag med et knippe ris ved sin side. Men han var tillige en meget begavet mand; i universitetets vidnedsbyrd roses han for sin begavelse og iver i sine studier, både i filosofi, digtekunst og teologi, men han kaldes også »en extravagant og heftig ustyrlig personlighed.« Han nægtede flere af menigheden adgang til nadverbordet og lå i stadig strid med kirkeejeren. I Vridsted nægtede han engang en kone at kaste jord på hendes døde barn, fordi hun havde kaldt det for en engel; han mente, at han var altfor ringe til at kaste jord på en engel. Liget stod i nogen tid i den åbne grav, indtil præsten af øvrigheden fik besked om at gøre sin tjenstlige pligt.

Man fortæller, at han nogle år før sin død trak af sine bukser og smed dem i hovedet på sin tredje kone, Birthe Muhle Lauridsdatter, som en antydning af, at der i huset var det hende, der bar bukserne; han bar dem aldrig siden, men nøjedes med præstekjolen.

Han døde i 1751; hans datter Magdalene blev gift med hans eftermand i embedet, Michael Vogelius.

Ane nr. 26.

Jens Pedersen.

Han blev født omkring 1718 i Gunderup i Sevel sogn som søn af fæstebonde Peder Nielsen og hustru Karen Thomasdatter samme sted. Han døde 1793, som aftægtsmand hos sønnen Niels Jensen i Gunderup, men pastor Thorning i Sevel har glemt at føre dødsfaldet i kirkebogen; der findes et skifte efter ham i Stubbergaards skifteprotokol den 18. april 1793.

Han var gift med

Ane nr. 27.

Kiersten Pedersdatter.

Hun blev født omkring 1715, og hun døde i Gunderup i 1793 og blev begravet på Sevel kirkegård den 20. maj.

I følge skiftetbrevet efter Jens Pedersens død havde de børnene:

1. **Kiersten Jensdatter**, født ca. 1747. Se ane nr. 13, side 68.

2. **Peder Jensen**, født ca. 1751; han tjente i Holstebro i 1793.

3. **Niels Jensen**, født 1754; han overtog fæstet på gården i Gunderup.

4. **Jens Jensen**, født ca. 1757. Han boede i Nørskovhus i Sevel, hvor han var boelsmand og murer.

Jens Pedersen, der blev kaldt Jens Gunderup, havde en fæstegård under Stubbergård på hartkorn 3 tdr. 2 skp. 3 fdk. 2 alb.

Ane nr. 28.

Christen Christensen.

Han blev født i Gadegaard i Sevel by og sogn, som søn af Christen Gadegaard. Han døde sikkert samme sted, men det vides ikke hvornår, da kirkebogen for Sevel sogn mangler fra 1734 til 1768.

Han blev trolovet den 8. oktober 1747 og gift i Sahl kirke den 12. november samme år med

Ane nr. 29.

Maren Bendtsdatter.

Hun blev født i Svenstrup Hovgaard og døbt i Sahl kirke den 11. maj 1721. Hun var datter af Bendt Andersen.

Hun blev båret til dåben af Peder Jensens kone i Sahl, fadderne var Anders Olesen, Peder Hougaard, Jens Andersen, Las Syndergaards kone og Christen i Vester Skoulunds kone.

I deres ægteskab var børnene:

1. **Christen Christensen**, født ca. 1748. Se ane nr. 14, side 72.

2. **Kiersten Christensdatter**, født ca. 1752. Hun blev gift med Thomas Jensen i Risumhus i Borbjerg sogn.

3. **Maren Christensdatter**, født ca. 1757. Hun blev gift med Christen Larsen fra Svenstrup i Sahl sogn.

4. **Karen Christensdatter**, født ca. 1759. Hun blev gift med Christen Andersen i Råe i Sevel sogn.

Christen Christensen var fæstebonde i Gadegaard i Sevel by, og den hørte under Stubbergaards gods. Gadegaard lå midt i Sevel by omtrent, hvor nu forsamlingshuset ligger.

Efter at Christen Gadegaard var død, giftede hans enke, Maren Bendtsdatter, sig med Oluf Christensen. Han var født omkring 1718 og var antagelig en bror til Christen Christensen. Han døde i Gadegaard og blev begravet på Sevel kirkegård den 23. marts 1798, 80 år gammel.

Forinden var Maren Bendtsdatter allerede død; det skete i 1788, og hun blev begravet palmesøndag den 16. marts; hun blev 67 år gammel. Efter hendes død afgav hendes børn følgende erklæring til fordel for deres farbror og stedfar.

Eet afkald fra Oluf Gadgaards hustrues arvinger i Sevel.

At vi underskrevne arvinger, som alle ere myndige, efter afgangne Maren Bendtsdatter, Oluf Gadgaards afdøde hu-

strue i Sevel: Christen Andersen i Råe i Sevel sogn på min hustrues vegne, Thomas Jensen i Riisomhuus i Borbjerg sogn på min hustrues vegne, Maren Christensdatter, enke efter afgangne Christen Larsen i Svenstrup på min egne vegne og Christen Christensen boende i Gadgaard i Sevel sogn ligeledes på min egne vegne, tilstår hermed, at vi som myndige arvinger, uden nogen skifte hold ere blevne forenede med vores fader, Oluf Gadgaard, og derfor ikke forlanger nogen skifte eller deeling efter bemelte vores salig moder, hvilket herved meddeles skifteforvalteren S. T. hr. kammer råd Hansen til Landting til vedbørlig sikkerhed; og som Christen Christensen i Gadgaard ikke forlanger og påstår noget af samme afdøde moders klæder, men overlader det til sine søstre og medarvinger, så forlanger ej heller de andre arvinger noget af faderens gangklæder efter hans død, men overlader det til bemelte Christen Christensen.

Gadgaard i Sevel bye den 17. marts 1788.

Christen Andersen, Maren Christensdatter

Thomas Jensen Riisomhuus, Christen Christensen

Ane nr. 30.

Jens Christensen.

Han blev født omkring 1716 i Dueholm i Sevel sogn, som søn af fæstebonde Christen Christensen. Han døde som aftægtsmand i Dueholm 1799 og blev begravet på Sevel kirkegård den 21. juli, 83 år og 2 dage gammel.

Han var gift med

Ane nr. 31.

Lene Marie Christensdatter

Hun blev født i Bersholm i Estvad sogn i 1727 og døbt i kirken den 9. november, som datter af Christen Jensen og hustru Maren Svendsdatter. Hun døde i Dueholm og blev begravet på Sevel kirkegård den 6. januar 1800, 79 år gammel.

I deres ægteskab var børnene:

1. **Maren Jensdatter**, født ca. 1758.

2. **Karen Jensdatter**, født ca. 1762. Se ane nr. 15, side 72.

3. **Christen Jensen**, født ca. 1765. Død i Dueholm 16. august 1778.

4. **Christen Jensen**, født ca. 1766. Han overtog fæstet på Dueholm efter faderen og købte senere gården til selveje. Han var gift med Ingeborg Christensdatter, datter af Christen Christensen Smed i Djeld.

Det er meget lidt, vi ved om Jens og Lene Marie, der boede i Dueholm i hele sidste halvdel af det 18. århundrede; de hørte som fæstere til den del af Stubbergård, som ejedes af Sehestederne på Rydhave, og Jens Christensen gav, ligesom sin fader årlig 13 rigsdaler i fæsteafgift i stedet for de gamle naturalydelse.

Gode år vekslede med dårlige, endog enkelte gange meget slette; men det blev måske til dels derved til en bondereformernes tid, fordi man kom til at indse, at bøndernes kår under de herskende forhold var meget utrygge og ofte endte i den rene elendighed. Men

så kom endelig reformerne, stavnsbåndets ophævelse og jordens udskiftning af fællesskabet. Dette sidste havde ikke den store betydning på en ejendom som Dueholm, hvor der kun var to om fællesskabet. Gården var blevet samlet for en tid under to fæstere, og Jens Christensens medfæster, Knud Jensen synes at

have været en meget medgørlig mand; i hvert fald var der et meget godt forhold mellem de to familier i gården. Sammen med reformerne kom der stærkt opadgående tider, hvad der især fik betydning for sønnen, Christen Jensen, der trådte til netop, da de gode tider begyndte.

Maren Jensdatters tip²oldeforældre

Ane nr. 36.

Knud Pedersen Kock

Han blev født omkring 1630. Han døde i Hjelm Møllegård i 1706 og blev begravet på Sevel kirkegård den 8. august.

Han var gift med

Ane nr. 37.

Mette Lauridsdatter

Hun var født omkring 1645, måske som datter af Laurits i Hjelm Møllegård. Hun døde hos sønnen i Søgård i 1719, 74 år gammel og blev begravet på Sevel kirkegård den 25. juni.

Børn i dette ægteskab:

1. **Peder Knudsen Kock**, født i Hjelm Møllegård. Se ane nr. 18, side 77.

2. **Jens Kock**, formodentligt en bror til ovennævnte, tjente på Stubbergård og optræder flere gange i tiden 1725 – 1729 som fadder i Sevel kirke, to gange sammen med den formodede bror.

I en liste over Kop- og Kvægskatten 1678 nævnes Knud Pedersen Kock som boende »På Mølback« som var det gamle navn på den forlængst forsvundne Hjelm Møllegård, som var knyttet til møllen og lå på banken ovenfor mod vest. Der var fire fæstere i Møllegården, hver af dem under en forskellig godsejer. Knud Kock hørte under Stubbergård, hvis ejer på den tid var adelsdamen jomfru Anne Cathrine Akeleye.

I 1702 gik Knud Kock og Mette på aftægt hos sønnen, der det år havde fået fæstebrev på faderens fjerdepart af gården. Det var ellers sølle nok; i listen over Kopskatten 1705 meddeles der om familien, at den var »meget fattig og færdig at tigge«. I en ny skattemåning året efter oplyses det: »manden Knud Pedersen levede forhen i en elendig stand« og videre »Knud Pedersen var altid en forarmet mand og formedelst misvækst i de tider samt kvægs frafald ej formåede at betale skatten, er død i martio 1706«. (Han døde nu først i august.)

Ane nr. 38.

Peder Pedersen Møller.

Han blev født omkring 1651 og døde i Hjelm mølle i

Sevel sogn 1692 og blev begravet på Sevel kirkegård den 3. maj, 40 år og 6 måneder gammel. Han var møller i Hjelm mølle.

Han var gift med

Ane nr. 39.

Kirsten Jensdatter.

Hun blev født omkring 1650, måske i Mogenstrup i Sevel sogn, og hun døde 3 uger før sin mand i 1692 og blev begravet på Sevel kirkegård onsdag den 13. april, 42 år gammel.

Der blev i deres ægteskab født syv piger; rækkefølgen af de fire ældste kendes dog ikke, idet de er født, før Sevel kirkebog begynder i 1686.

1. **Dorethe Pedersdatter**, hun var formodentligt den ældste af søstrene. Hun har næppe været helt gammel nok til at gifte sig, da forældrene døde; men sidst på året bliver hun trolovet med og først i det nye år gift med Christen Christensen, der var møllersøn fra Trevad mølle i Vridsted sogn. Han overtog derefter Hjelm mølle. Dorethe Møller optrådte ofte som fadder ved barnedåb overalt i Sevel sogn, eller som den, der bar barnet.

2. **Maren Pedersdatter**. Der haves ingen oplysninger om hende; hun kan muligvis være blevet gift med Niels Thomsen i Sebstrup.

3. **Gunder Pedersdatter**, hun blev 1702 gift med Niels Christensen i gården Hale i Sevel sogn.

4. **Kirsten Pedersdatter**, hun nævnes i 1707 som moster ved Niels Hales søns dåb, hun blev gift med Therkild Christensen i Søgård.

5. **Margrethe Pedersdatter**. Hun blev født i Hjelm mølle i 1688. Se ane nr. 19, side 77.

6. **Lisbeth Pedersdatter**. Hun blev født 1690 og døbt i Sevel kirke, 2. søndag efter Hellig 3 kongersdag. Hun døde som spæd kun 2 måneder og 2 uger gammel.

7. **Lisbeth Pedersdatter**. Hun blev født i 1691 i Hjelm mølle og døbt i Sevel kirke den 23. søndag efter trinitatis. Hun døde som barn i 1694, 2 år, 3 måneder og 2 dage gammel.

Hjelm mølle

I sin lille bog om Sevel sogn skriver arkivar Peder Hofmansen således om Hjelm mølle:

Hjelm mølle lå i middelalderen under Stubberkloster og nævnes 1547, da klostret og dets gods blev solgt til Iver Juel. Møllen, »som tilforn var ikke uden et lidet hjul«, blev et par år senere af den nye ejer opbygget med to kværne, som gennem de følgende godt 300 år sendte deres gruttende lyde gennem luger og døre ud over den ellers så stille dalsænkning. Møllen lå med sit underfaldshjul og sit stibord, sin mølledam og sin ålekiste lidt syd for det sted, hvor den gamle adelvej mellem mørke hedebanker passerede vandløbet fra Stubbergård sø til Flyndersø. Den hørte som afbygger under hovedgårdens takst, men havde jordfællesskab med Søgårde, hvis vider og vedtægter også gjaldt mølleren og hans hus.

Der var i tidens løb som regel velstand til huse i Hjelm mølle, hvor det gamle arvesølv skinnede i mølkerkonens skænk. Mange slægtsbånd bandt familien i møllen til andre velhavende møllerlægter, der sammen med sognets og hovedgårdens ansete folk samlede i møllerens stue, når livets og dødens højtider der fandt sted.



Bilæggerov fra gården Trevel i Sevel sogn.

I seks generationer vides Hjelm mølle at have været beboet af samme slægt.

1. **Peder Pedersen**, født omkring 1651, måske i møllen. Han var gift med Kirsten Jensdatter. De døde begge i 1692 og deres svigersøn

2. **Christen Christensen** fik fæstebrev på Hjelm mølle i 1693. Han var fra Trevad mølle i Vridsted sogn; hans kone hed Dorethe Pedersdatter. Deres søn

3. **Lars Christensen** var født i Hjelm mølle 1707 og han døde i 1775, han var gift med Dorethe Christensdatter, som giftede sig 2. gang med

4. **Jens Pedersen Bjerregaard**, der stammede fra Sahl sogn. Han døde i 1788. Dorethe Christensdatter døde i 1775 og hendes søn af første ægteskab

5. **Christian Larsen**, der var født 1741, overtog i 1776 møllen; han døde i maj 1789. Han var gift med Johanne Hoffmannsdatter fra Handbjerg, født 1743 og død 1794. Deres søn

6. **Hoffmann Christiansen**, født 1781 i Hjelm mølle, død 1837. Han blev gift med husholdersken på Stubbergård Anna Villadsdatter, født 1766 død 1836.

(fortegnelsen er samlet af G. N. Mundbjerg)

I 1872 endte Hjelm mølles saga, da et interessentselskab til udtørring af sørækken købte anlæget, hvis stibord og vandhjul lå i vejen for gennemførelsen af dets planer. Den gamle bindingsværksbygning med kvist ud mod vejen stod endnu nogle år til op i firserne, men så faldt også den. Nu vidner kun et ujævnt jordsmon overfor nogle forblæste elletræer på den modsatte side af det gamle vandløb om stedet, hvor bygningerne lå.

Ikke så langt fra møllen lå forhen i en dalslugt gården Sovgård; her udspillede der sig i følge overleveringen nogle dramatiske begivenheder, som Kirsten Møller (ane nr. 39) ufrivilligt skal have fået kendskab til og kunne berette om. Og for nogle år siden fandt man i et mosehul, »æ Dæwelmues«, der ligger i nærheden, et lig med reb om halsen, hvilket gav ny sandsynlighed for, at de ovennævnte begivenheder, som Kirstine Hofmansen fra Trandum har skrevet om i Vinderup avis, virkelig har fundet sted. Under mærket Trånumbo fortæller hun følgende.

Kræmmerens Vidner

Gudstjenesten på anden søndag i advent år 1689 var til ende. Udenfor døren står kirkegængerne i større og mindre klynger. Ærværdige hr. pastor Borchsenius skrider frem mellem klyngerne og hilser til højre og venstre.

Lidt afsides står to mænd, som ingen ret ved, hvor de er kommet fra. De bor i en hytte nede i en af slugterne ved søen. De to taler mere dæmpet sammen end de øvrige. Den ene af dem ser omkring med et sky blik og synes meget urolig. Flere af kirkegængerne ser af og til på dem. Der har i længere tid gået en hel del snak om dem, som ikke var det bedste. Men hvad – sladderer siger jo så meget.

Da blev den almindelige opmærksomhed henvendt på en flok svaner, som fløj over kirken. Og ved at se og høre dem, farer den ene af mændene derude fra slugten sammen. Stammende pegede han op mod svanerne og udbrød: »Der har vi kræmmerens vidner«. Ved dette udbrud forstummer snakken hos de nærmeststående, Niels Glarmester og Christen Winther i Søgård samt Peder Møller i Hjelm mølle, som lige havde stået i snak med Thomas Søndergaard og Christen Smed i Djeld. Der var ingen, som forstod, hvad dette skulle sige, men tanker og mistanke vakttes i flere. Et navn er på manges læber, Therkild Kræmmer, ham, der så pludseligt forsvandt forrige sommer. Han var langt derved sønderfra, fra Tøndereggen, og velset var han på mange steder for de fine ting, han førte i sin kramkiste. I Hjelm mølle med de mange halvvoxsne piger var der altid forretning at lave for en kniplingskræmmer. Det var også

der, han sidst var set på egnen; og hans pludselige forsvinden gav anledning til mange betragtninger.

Flere par øjne rettes igen mod det sted, hvor de to fra slugten stod, men de er nu forsvundne.

Der må nu tænkes på hjemturen, som for manges vedkommende er lang. Iblandt dem, der skal til østersognet, er Henrik Rytter og Jens Jespersen i Mogenstrup, Niels Thomasen og Jens Meldgaard i Sepstrup, Christen Skyt i Korstoft, Peder Iversen i Kirkegaard, Clemens Jensen, Stefan Plomgaard, Jørgen Abildgaard og Jørgen Thybo fra Trandum. Søgårdsmændene og Peder Møller er i samme flok. I Hjelm mølle vankede der gerne en forfriskning for østersognsfolkene, inden turen over heden skulle tages.

Snakken har på vejen fra kirken til Søgård drejet sig om dette med kræmmeren og mandens underlige adfærd og udbrud ved kirken, da han så svanerne.

Men da de kom til Hjelm mølle, fik de klaring på sagen. De to fra slugten havde skyndt sig mere end de andre med at komme fra kirken. Den ene af dem havde været inde i møllen og forlangt at få Kirsten Møller i tale, og for hende havde han skriftet det, som var blevet for tungt for ham. Med få ord havde han fortalt det hele.

De havde luret på Therkild Kræmmer, da han forlod møllen hin sommerdag, og havde fået ham med om i slugten. Der havde de myrdet ham, taget hans penge og begravet ham i mosen. Han havde bedt meget for sig, men det ænsede de ikke. Da var det, at der i det samme fløj en flok svaner hen over stedet. Da løftede kræmmeren blikket op, pegede på svanerne og sagde: »Ja, har jeg ikke andre vidner på

eders ugering, så har jeg disse svaner«. Men det lod de hånt om og udøvede deres onde forsæt.

Men teksten, der blev læst i kirken om menneskesønnen, der ville komme i himlens skyer – og så disse svaner, der fik ham til at snakke over sig – alle disse mistænksomme blikke, alt det havde fyldt ham med en angst så stor som aldrig før. Rystende og stammende havde han fortalt dette, og så var han forsvundet lige så hurtigt, som han kom.

Men fra den dag stod hytten i slugten tom.

Ane nr. 44.

Oluf Lauritsen.

Han er født omkring 1672 i Østergård i Resen sogn. Han døde i 1733 og blev begravet på Resen kirkegård den 24. juni, 61 år gammel.

Han blev formodentlig omkring år 1701 gift med

Ane nr. 45.

Karen Clausdatter.

Hun blev født omkring 1672. Hun døde hos sønnen Claus Olufsen Østergaard og blev begravet på Resen kirkegård den 25. april 1762 i den høje alder af 90 år.

I ægteskabet var der 8 børn, af hvilke sønnen **Claus Olufsen Østergaard** overtog gården Østergård i Resen. Se ane nr. 22, side 78.

Noget kunne tyde på, at han har fået fornavnet Claus fra sin mors slægt, men da hun ikke er nævnt ved navn i kirkebogen, kan denne hypotese kun bekræftes fra navngivningen af hendes børn og børnebørn, og efter de almindelige regler må hun have



En fremmed spørger om vej i bondgården på heden. Hans Smidth 1877.

heddet Karen Clausdatter. Den omstændighed, at Oluf Østergaard også havde en søn ved navn Mourits, leder uvægerligt tanken hen på, at Oluf Østergaards kone må være en datter af feldbereder Claus Mouritsen, der i 1708 nævnes som fadder hos Claus Møller, Kjærsholm mølle i Karup sogn, nabosognet til Resen. Der oplyses imidlertid intet om, hvor han var bosiddende.

Ane nr. 46.

Jens Thomasen.

Han var født omkring 1688 i Rabbisgård i Resen sogn, som søn af Thomas Møller, Rabbisgård. Han døde ved juletid 1771 og blev den 1. januar 1772 begravet på Resen kirkegård, 83 år og 7 mdr. gammel.

Han blev trolovet den 25. juni 1713 og viet den 5. november samme år i Karup kirke til

Ane nr. 47.

Karen Kjeldsdatter.

Hun blev født 1688 i Karup sogn, som datter af Kjeld Jacobsen, Karup. Hun døde i Over Torp den 8. november 1767 og blev begravet på Resen kirkegård, 79 år gammel.

De boede i gården Over Torp i Resen sogn. Kirkebogen fortæller, at Jens Thomasen var født i Rabbisgård i samme sogn, og efter aldersangivelsen ved hans død, må han være født omkring 1688. Men matriklen af 1688 angiver ingen person, der med hensyn til navnet kan være hans far. Man må derfor formode, at Thomas Møller er fraflyttet Rabbisgård kort efter sønnens fødsel, og har bosat sig i Høgild, hvor han angives at bo, da han er fadder ved sønnesønnen Kiøls dåb 1716.

I Jens Thomasens og Karen Kiølsdatters ægteskab var der 7 børn.

1. *Kiøls Jensen*, døbt den 26. december 1716 i Resen kirke.

2. *Oluf Jensen*, han blev døbt i Resen kirke den 26. marts 1721.

3. *Mette Jensdatter*, hun blev døbt i Resen kirke den 24. januar 1723. Se ane nr. 23, side 78.

4. *Anders Jensen*, han blev døbt den 15. juli 1725 i Resen kirke.

5. *Mogens Jensen*, han blev døbt i Resen kirke den 1. august 1728.

6. *Jens Jensen*, døbt i Resen kirke den 22. april 1731; han døde den 15. oktober 1748, 17 år gammel.

7. *Jens Jensen*, han blev døbt i Resen kirke den 14. juni 1734.

Ane nr. 48.

Søren Nielsen Nørgaard.

Han blev født, sikkert i 1690-erne, muligvis som søn af Niels Tandrup i Åkjær i Fly sogn.

Han var gift med

Ane nr. 49.

Ellen Jensdatter.

Hun var født i Storgård i Fly som datter af Jens Jacobsen og hustru Dorthe Nielsdatter.

I deres ægteskab var følgende børn:

1. *Jens Chr. Sørensen*, gift med Karen Jensdatter; de boede i Fly 1777.

2. *Christian Sørensen*, tjente i 1777 på Estvadgård.

3. *Ane Sørensdatter*, født 1733, hun var gift med Jens Knudsen i Ørbækgård i Fly.

4. *Jens Sørensen*, han fik gården i fæste efter forældrene. Se ane nr. 24, side 79.

Søren Nørgaard fik den 13. juni 1719 af Brønnsdorff til Estvadgård fæstebrev på gården i Åkjær, der havde et hartkorn på 5 tdr. 6 skp. og 2 fdk., nøjagtigt, hvad der er angivet for Niels Tandrup i Åkjær i 1710, hvorfor der ikke kan være tvivl om, at det er den samme gård, der er tale om.

Søren Nørgaard var en af de bønder, der vidnede på herredstinget i Mønsted i retssagerne mod Estvadgårds ny ejer, kancellisekretær Bentzon. Se afsnittet »Den onde herremand på Estvadgård«, side 125.

Ane nr. 52.

Peder Nielsen Gunderup.

Han boede 1724 i Gunderup i Sevel sogn i en gård med hartkorn 3 tdr. 2 skp. 3 fdk. 2 alb.

Han var gift to gange. Men hans første kones navn kendes ikke, men hun døde formodentligt i 1721. I dette ægteskab var sønnen:

1. *Jens Pedersen*, født omkring 1718. Se ane nr. 26, side 79.

Peder Gunderup blev trolovet den 8. maj og gift i Sevel kirke den 19. juli 1722 med Karen Thomasdatter, der var datter af Thomas Gunderup og hustru Kirsten. I dette andet ægteskab var børnene:

2. *Maren Pedersdatter*, døbt 27. december 1722. Hun var sandsynligvis opkaldt efter den første kone.

3. *Niels Pedersen*, døbt den 26. marts 1724. Ved hans dåb i Sevel kirke skete det uheldige, måske på grund af vejret, at foruden Knud Bachs datter Anne, der skulle bære barnet, så var af fadderne kun mødt Niels Glarmesters datter Anne; præsten beretter derfor i kirkebogen: »hvorfor jeg måtte kalde menigheden til vidne, at alting lovlig var blevet forvaltet.«

4. *Thomas Pedersen*, døbt den 30. november 1727.

5. *Anne Chirstine Pedersdatter*, døbt den 28. oktober 1731.

Ane nr. 58.

Bendt Andersen Hougaard.

Han blev født i 1677 i Svenstrup Hougaard og hjemmedøbt den 1. maj, som søn af Anders Christensen

Salling og hustru Ellen Andersdatter i Svenstrup Hovgaard i Sahl sogn. Og der døde han i 1748, og han blev begravet på Sahl kirkegård den 17. maj, 71 år og 8 dage gammel.

Han blev gift første gang den 24. søndag efter trinitatis 1714 efter trolovelse den 20. september med

Ane nr. 59.

Kiersten Christensdatter.

Hun blev født i Sahl i 1697 og døbt i kirken 2. pinsedag den 24. maj, som datter af Christen Envoldsen i Sahl. Hun døde i Svenstrup Hovgaard i 1727 og blev begravet på Sahl kirkegård søndag efter midfaste, den 30. marts, 30 år gammel på nær 8 uger og 1 dag.

De havde børnene:

1. *Anders Bendtsen*, født 1716, døbt søndag sexagesima, død i 1719 næsten 4 år gammel.

2. *Maren Bendtsdatter*, født 1718, døbt Marias rensesdag (Kyndelmisse) den 2. februar, hun døde 3½ måned gammel.

3. *Ellen Marie Bendtsdatter*, født 1719, døbt 4. søndag efter påske, hun blev i 1738 gift med Niels Jensen fra Ryde.

4. *Maren Bendtsdatter*, født 1721, døbt Kyndelmisdag, hun blev gift med Christen Christensen Gadegaard i Sevel. Se ane nr. 29, side 80.

5. *Christen Bendtsen*, født 1724, døbt søndag mellem jul og nytår. Han blev gift med Maren Michelsdatter fra Sahl. De boede i Svenstrup Hovgaard.

6. *Anders Bendtsen*, født 1726, døbt 12. søndag efter trinitatis. Han boede i Svenstrup til sin død 1789 og synes at have været ugift.

Efter sin kones død i 1727 havde Bendt Andersen en affære, der fik følger. Sådan beretter Sahl kirkebog om det:

»Den 3. marts, 1727, som var en onsdag, blev Maren Madsdatter publice absolveret i Sahl kirke for synd imod det 6. te bud; hendes barnefader var Bendt Andersen i Svenstrup Hovgaard.«

Og den 6. april var det så Bendt Hovgaard selv, der måtte træde frem på kirkegulvet og i hele menighedens påhør bekende sin forseelse.

Barnet døde dog straks efter fødselen uden at have fået navn.

Iøvrigt var Bendt Andersen på det tidspunkt igen gift. 9. søndag efter trinitatis 1727 blev han trolovet, og brylluppet stod den 19. søndag efter trinitatis; hans anden kone hed Karen Jensdatter og var fra Buskov i Sahl sogn. Hun var født omkring 1682, og hun døde i Svenstrup Hovgaard den 16. december 1744. Der synes ikke at have været børn i dette ægteskab.

Svenstrup Hovgaard hørte på denne tid under kronen, sådan som det fæstebrev, Bendt Andersen i 1705 fik på den ene halvdel af gården efter sin far Anders Salling, viser det:

På hans kongl. majts. min allernådigste arve konge og herres vegne og efter nådigst meddeelte instrux, haver jeg sted og fæst, så som ieg og her med steder og fæster Bendt Andersen barnefødt i Svendstrop en halvgård i bemte. bye, Saal

sogn beliggendes i Lundenis Ampt, skyld hkorn efter landmåling 5 tdr. 3 skp. 3 fdkr. 1 alb. og efter reductionen 4 tdr. 2 skpr. som hans fader formedelst alder doms skyld til hannem godvilligen haver oplat og afstanden, hvilken halvve gård, som hans fader Anders Christensen hidindtil haver beboet, fordi Bent Andersen imod fæste penge femb rigsdlr, som nu i sessionen er betinget må tiltræde, nyde, bruge og beholde, så længe og ald den stund hand bygningen holder ved magt, besetningen, som er 3 bæster, 3 kiør, 2 ung nøder, 6 får, 3 lam, 1 svin, 1 ploug og tvende arbeids vogne, forbedrer og conserverer, jorden dørcher og driver som ded sig bør, udgiver rigtid svarer og lydighed beteer, i det øfrige rette og forholde sig efter loven og kongl. allernådigst forordninger under dette fæste brefs fortabelse. Dets til bekræftelse.

*Datum sessionen i Holstebro d. 9. juni ao. 1705
A.H. Rask.*

Imidlertid køber Christen Linde til Volstrup gods Svenstrup Hovgaard, og han udsteder i 1719 følgende nye fæstebrev:

Kiendes jeg Christen Linde til Volstrup at have stæd og fæst, så som jeg her med steder og fæster til Bent Andersen i Saal halparten af Svendstrop Hovgaard, bestående af hartkorn 5 td. 3 skpr. 3 fd. 1 alb., hvilke fornte. halvve gård bemte. Bent Andersen må nyde, bruge og beholde hans liffs tid med ald dend ræt og rætighed, som nu er og der til hør og bør med rætte, med så skiæl hand årlig og i retter tide svarer der af alle kongl. contributioner, hosbundens skyld og landgiel til hver martinj efter accort, penge 15 rdr, og at giøre ægter lige med sine medtienere i sognet. Stedet bygger og forbedrer, sig ellers som een fæste bunde efter kongl. lou og forordninger forholder. Så længe sligt skeer skal denne min fæste bref ved magt stande, hvilket efter hans kongl. majts. allernådigst forordning af 23. janu. indværende år herued under min hånd og zignet bekræftes.

Datum Volstrup d. 28. septbr. 1719.

P.S. Dend ryter huus, som ved bemte. gård er stående er aftalt, jeg self haver mig forbeholden.

Ane nr. 60.

Christen Christensen Dueholm.

Han blev født i Dueholm i Sevel sogn, formodentlig i 1670-erne, som søn af Christen Pedersen Dueholm. Hans død har sikkert fundet sted omkring 1750, da sønnen Jens Christensen ved den tid overtager faderens halvpart af Dueholm i fæste.

Han blev trolovet den 30. juni 1712 og gift den 17. søndag efter trinitatis samme år i Dommerby kirke med

Ane nr. 61.

Johanne Jensdatter.

Hun blev født i Jegstrup i Dommerby sogn omkring 1689 som datter af gårdfæster Jens Jensen, Neder Jegstrup. Hun døde i barselseng i Dueholm 1723 og blev begravet på Sevel kirkegård torsdag den 29. april, kun 34 år gammel.

Før Christen Dueholm giftede sig, havde han i hvert fald tre børn uden for ægteskab med lige så mange forskellige kvinder. Og hver gang måtte han frem på kirkegulvet i Sevel kirke og for menigheden

bekende sin overtrædelse af det 6. bud. Første gang i 1694 får han med Margrethe Poulsdatter fra Trandum en datter Anne, der bliver døbt i Sevel kirke den 15. søndag efter trinitatis. Det ser ud til, at faderen har taget hende til sig, og da hun som ung pige selv »kom galt af sted«, mens hun tjente i Salling, tyede hun til Dueholm, hvor hun fødte sit »uægte« barn. I 1698 er det galt igen. 17. søndag efter trinitatis står Maren Jensdatter offentlig skrifte og »udlagde til barnefader Christen Christensen af Dueholm.« Men barnets fødsel eller dåb findes ikke i Sevel kirkebog, hvorfor det må skønnes at være født udensogns. Og i 1706 på den 2. søndag efter hellig tre kongers dag må den pige-kære Christen igen stå offentlig skrifte, men da hverken mor eller barn er nævnt, må de sikkert befinde sig uden for Sevel sogn. Men måske er her tale om sønnen Jens, der også fik sin opvækst i Dueholm og som, da han skulle ind som soldat, rømmede vistnok hjulpet af sin far.

I ægteskabet med Johanne Jensdatter var børnene:

1. **Jens Christensen**, født 1716; han blev den senere gårdmand i Dueholm. Se ane nr. 30, side 80.

2. **Christen Christensen**, født før 1718; død som barn og begravet 23. søndag efter trinitatis 1724, samme dag som broderen

3. **Peder Christensen**, født 1721 og døbt 1. søndag i fasten, han døde som ovenfor nævnt i 1724.

4. **Johanne Christensdatter**, født 1723 og døbt i Sevel kirke ved sin mors begravelse den 29. april.

Christen Dueholm giftede sig snart igen, men hvad hans anden kone hed, eller hvor hun var fra, vides ikke. I dette ægteskab var der to piger:

5. **Karen Christensdatter**, døbt i Sevel kirke nytårsdag 1728.

6. **Maren Christensdatter**, døbt 1. søndag efter hellig tre kongers dag 1730.

I året 1710 førtes der en retssag mellem gårdmændene i Dueholm og ejeren af nabogården Hale om retten til tørvegravning.

På den sydligste del af Dueholms område var der længere tilbage i tiden bleven opdyrket en hede-strækning ved randen af en mose. Her opstod der en selvstændig ejendom af ikke ringe størrelse, idet den 1688 sattes til 4½ tdr. hartkorn. Men der var aldrig blevet sat skel mellem denne nye ejendom og Dueholms jorder. Den nye gård fik det betegnende navn Hale (Håel). Gården havde sit dyrkede areal helt for sig selv, langt borte fra Dueholms dyrkede jord; men hede, mose og kjær rundt om Hale regnedes stadig for at høre til Dueholm, eller rettere til begge ejendomme i fællesskab. Her var jo store strækninger ude til lyngslæt, tørvegravning og græsning til begge ejendomme, og der havde vist aldrig før været strid mellem deres fæstere om brugen deraf.

På denne tid her var Dueholm og Hale fæstegårde under to forskellige ejere. Hales ejer var en kendt handelsmand i Skive, Niels Pedersen Lejrskov. Han var en mand, der nok skulle se at få så meget som

muligt ud af sin fæstebonde i Hale. Han pålagde ham blandt andet, at han skulle grave skudtørv til ham i mosen deroppe og derefter gøre dem tjenlige til hjemkørsel. Fæsteren, Niels Christensen hed han, gjorde, som hans herskab havde befalet; men da tørvene blev tjenlige, nedlagde Dueholmmændene hos Niels Christensen forbud mod, at tørvene blev kørt fra mosen, og selv mødte de med 3 spænd og kørte Niels Lejrskovs tørv til Dueholm og satte dem i stak der; 12 læs hentede de, idet de foregav, at hele Stormosen hørte Dueholm til, og at tørvene altså var gravet på deres område.

Men Niels Lejrskov var en dreven procesmager; han anlagde sag mod Dueholmmændene til straf og erstatning, og det var ikke så vanskeligt at finde mænd blandt egnens befolkning, som for retten måtte vidne, at Stormosen, så langt tilbage nogen mindedes, altid havde været fælles for Dueholm og Hale, og at han som ejer af Hale havde ret til at grave tørv der. Dommen kom derfor til at gå Dueholmmændene imod; de idømtes 16 rigsdaler i sagsomkostninger, og Niels Hale fik tilkendt de tørv, der endnu stod i mosen, medens Niels Lejrskov frit kunne hjemføre de tørv til Skive, som stod i stak ved Dueholm.

Processen gav anledning til, at et gammelt pergamentbrev fra 1573, om et sandemandstog, der fastsatte Dueholms grænser, blev fremlagt i retten og afskrevet i Hjerm – Ginding herred tingbog og således bevaret til nutiden.

Skønt fæsteren Niels Hale var nødt til at optræde som anklager mod Dueholmmændene, gjorde processen næppe noget skår i det gode forhold mellem de to nabofamilier. Niels Hale har sikkert gnedet sig i hænderne af fornøjelse, da Dueholmmændene kørte tørvene hjem, og han har nok øjnet en chance for at blive fri for at grave tørv til Niels Lejrskov i fremtiden, men fidusen mislykkedes jo.

Ane nr. 62.

Christen Jensen.

Han blev født i Bersholm, Estvad sogn i 1697 og blev døbt i Estvad kirke den 24. juni som søn af Jens Christensen og hustru Anne Jepsdatter i Bersholm. Han døde samme sted i 1766 og blev begravet på Estvad kirkegård den 31. marts.

Han blev trolovet den 8. marts 1722 og gift den 17. maj samme år i Estvad kirke med:

Ane nr. 63.

Maren Svendsdatter.

Hun blev født i 1702 i Flyndersø mølle i Estvad sogn og blev hjemmedøbt; hun blev fremstillet i Estvad kirke den 17. december 1702. Hun var datter af møller Svend Poulsen og hustru Maren Jensdatter. Hun døde i Bersholm i 1785 og blev begravet den 13. marts.

Der var 11 børn i deres ægteskab, hvoraf dog sikkert flere døde som børn. I skiftet efter faderens død nævnes kun 6.

1. *Jens Christensen*, døbt den 9. maj 1723; sikkert død som barn.

2. *Anne Marie Christensdatter*, døbt den 18. februar 1725; hun blev gift med Niels Christensen, som fik Bersholm i fæste efter sin svigerfar.

3. *Lene Marie Christensdatter*, døbt den 9. november 1727; hun blev gift med Jens Christensen Dueholm. Se ane nr. 31, side 80.

4. *Svend Christensen*, døbt den 23. april 1730; det vides ikke, hvad der blev af ham.

5. *Jens Christensen*, døbt den 6. marts 1732; der haves ingen oplysninger om ham.

6. *Maren Christensdatter*, døbt nytårsdag 1734; hun blev gift med Peder Madsen i Handbjerg.

7. *Mette Christensdatter*, døbt den 13. november 1735; var ved faderens død ugift og tjente på Volstrup.

8. *Jens Christensen*, døbt den 22. september 1737; han døde den 15. november 1737.

9. *Christiane Christensdatter*, døbt 16. november 1738; hun er sikkert død som lille.

10. *Jens Christensen*, døbt den 15. november 1739; død den 3. december 1740.

11. *Hans Christensen*, døbt den 19. juli 1744. Han døde den 16. august 1744.

Christen Jensen havde overtaget fæstet på Bers-

holm efter sin far, og senere overgik det til svigersønnen Niels Christensen, som ved skiftesamlingen efter Christen Jensens død fremlagde fæstebrevet, der var dateret 16. december 1760. Han havde altså allerede nogle år før svigerfaderens død overtaget gården. Skiftet viste iøvrigt, at der til deling mellem arvingerne kun var den afdødes gangklæder, der blev sat til en værdi af 8 rdl. 3 mark og 4 skl.

Navnet Bersholm tyder på, at der har været tale om en gård, der har ligget omgivet af vand, på en holm. Og endnu kan man i østkanten af Berskær, vest for vejen til Mogenstrup ane, hvor gården lå; på en firkantet plads kan der endnu opløjes murbrokker; men det gamle voldsted er dog så udjævnet, at man ikke uden videre kan finde det. Senere blev der ved siden af voldstedet bygget en dobbeltgård, og det var i den, Christen Jensen og hans slægt før ham boede. Først langt senere blev Bersholm udflyttet og delt i 2 enkeltgårde, der ligger ca. 600 m fra hinanden på østsiden af Mogenstrupvejen.

Bersholmsslægten boede her fra midten af 1600-tallet; det var en talrig og livskraftig slægt med forbindelse til andre større gårde, ikke alene i Estvad sogn, men også til Sevel og over til Fly på østsiden af Karup å.

Gården, der havde to gårdmænd, havde et hartkorn på 11 tdr. 3 skpr. og 1 album. Der blev handlet en del med den af skiftende ejere, men den var det meste af tiden fæstegård under Estvadgård.

Maren Jensdatters tip³oldeforældre

Ane nr. 74.

Laurits N.

Han nævnes i en jordebog fra 1662 som boende sammen med Mads Sørensen i Hjelm Møllegård.

Han formodes at være far til **Mette Lauritsdatter**, født omkring 1645. Se ane nr. 37, side 81.

Ane nr. 88.

Laurits Thøgersen Østergaard.

Han boede i Resen sogn og er måske identisk med den Laurits Thøgersen, der døde i 1702 og blev begravet på Resen kirkegård den 8. oktober.

Hans kones navn er ikke nævnt, men hun blev født omkring 1638. Hun døde den 23. marts 1700 og blev begravet på Resen kirkegård.

De havde sønnen **Oluf Lauritsen**, født omkring 1672. Se ane nr. 44, side 83.

I årene 1658–60 under svenskerkrigene hærgede kvægsygen her i Resen. I en indberetning hedder det om Resen sogn:

»Denne sogn befindis at være armere i år end i fjor, formødelst deris fæmon er død af fangsot.«

Ane nr. 92.

Thomas Møller.

Han blev født omkring 1650, og han nævnes endnu i 1717 i Høgild, han døde 1727, blev begravet den 22. juni på Resen Kirkegård.

Thomas Møller angives ved sønnens fødsel 1688 at være fra Rabbisgård i Resen sogn. Men han nævnes ikke i den ny matrikel fra dette år. Senere, da han optrådte som fadder, angives han at være bosat i Høgild.

Han var gift med

Ane nr. 93.

Maren Mogensdatter.

Der er en vis usikkerhed med hensyn til, om det er Thomas Møllers hustru navn; hvis det er tilfældet, skulle hun være født omkring 1648, og hun døde den 7. marts 1706 og blev begravet på Resen kirkegård, 58 år gammel.

I dette ægteskab var sønnen **Jens Thomsen**, født omkring 1788. Se ane nr. 46, side 84.

Thomas Møller blev gift anden gang, men denne kones navn er ukendt; hun døde i Høgild den 10. april 1732.

Ane nr. 94.

Kjeld Jacobsen.

Han blev født omkring 1652. Han nævnes ved datterens bryllup i 1713 som forlover. I matriklen 1688 nævnes Kjeld Jacobsen som medfæster af den såkaldte Præstegård i Karup by, sammen med to andre fæstere, Laurs Pedersen og Stie Andersen. Gårdens herlighed ejedes af kgl. majestæt samt Jacob Ulfeldt. I 1664 var gårdens herlighed på 4 skpr. og præstens anpart 7 tdr. hartkorn. Kjeld Jacobsen døde 1735 og blev begravet den 4. december på Resen kirkegård.

Han havde datteren **Karen Kjeldsdatter**, der blev født 1688. Se ane nr. 47, side 84. og desuden endnu en datter **Anne Kjeldsdatter** født ca. 1694, død 1697 og begravet den 25. maj, 2½ år gl.

Ane nr. 96.

Niels Tandrup.

Han boede i Nørgård i Åkjær i Fly sogn i året 1710, men der er ingen tvivl om, at han stammede fra Thy. Herregården Tandrup ligger i Bedsted sogn, og den havde på denne tid samme ejer som Estvadgård, nemlig Frantz Rantzau. Han havde, som ejer af Estvadgård, giftet sig med enken på Tandrup, Helle Urne; hun døde og blev begravet i Estvad kirke i 1688, hvorefter de to godser igen blev skilt. Niels Tandrup er så formodentligt kommet til egnen før den tid. Det var ikke ualmindeligt med en sådan flytning af bønder fra et gods til et andet. Forpagteren på Estvadgård var en tidligere forvalter på Tandrup, Christen Poulsen hed han, og det kan vel tænkes, at der sammen med ham er kommet også andre. I 1693 finder vi blandt de folk, der boede i gården Nørkjær i Rønbjerg, som en af Helle Urnes sønner havde, også skytten Niels Sørensen. Den tanke melder sig, at Niels Tandrup og Niels Sørensen er en og samme person. Han skulle da være kommet til Estvadgård som skytte, men da der så bød sig en god fæstegård i Åkjær, har godsejeren hjulpet ham til den.

Det er sandsynligt, at Niels Tandrup var far til **Søren Nielsen Nørgaard**. Se ane nr. 48, side 84.

Ane nr. 98.

Jens Jacobsen.

Han blev født i gården Haugård i Fly, som søn af Jacob Christensen Hellund og hustru Maren Jacobsdatter, der boede i Haugård 1680-99. Han kom til at bo i Storgård i Fly, idet han blev gift med

Ane nr. 99.

Dorthe Nielsdatter.

Hun var datter af Niels Pedersen og hustru Maren Nielsdatter, der boede i Storgård i Fly 1686-99. Hun døde 13. juni 1723 i Storgård i Fly sogn.

De havde børnene:

1. **Niels Jensen**, født ca. 1689; han fik gården i fæste efter sin forældre og var der 1719 - 44.

2. **Ellen Jensdatter**, født ca. 1692. Hun blev gift med Søren Nørgaard i Åkjær. Se ane nr. 49, side 84.

3. **Mette Jensdatter**, født ca. 1695. Hun blev gift med Poul Villadsen i Engedal.

4. **Karen Jensdatter**, født ca. 1698.

5. **Jacob Jensen**, født ca. 1703.

6. **Johanne Jensdatter**, født ca. 1706.

Jens Jacobsen var død før sin kone, idet det fremgår af et skifte efter hendes død i 1723, at hun var enke. Det er også herfra, vi kender børnenes navne og omtrentlige alder.

Da de tre af børnene var mindreårige, var deres farbror, Christen Jacobsen og deres morbror Peder Nielsen Kierkegaard, begge fra Fly til stede som værger ved skiftet. Vurderingsmændene var to andre gårdmænd fra Fly, Olle Thomasen og Christen Østergaard.

De fører omhyggeligt alt til protokols. Da de kommer til den salig kones gangklæder, har de følgende bemærkning:

»Dersom den yngste datter, Johanne, beråber sig på, at moderen i sit yderste gav hende samme, hvilket de andre tilstedeværende og med hende bifalder, så bliver samme ej her til nogen indtægt beregnet.«

Samme Johanne skal også have moderens »hyfvel rock«.

Bygningernes tilstand (brøstfældighed) bliver beskrevet og omkostningerne ved at sætte dem i forsvarlig stand bliver anslået. Rålingshuset (stuehuset) sønden i gården, bestående af 9 fag med en tilbygning, en såkaldt kug, ved vestre ende, kan istandsættes for 6 rd. 4 mk. 3 skl. Laden for norden består af 17 fag; dens brøstfældighed på tømmer, tag og lermur vil med arbejds løn beløbe sig til 13. rd. 2 mk. Et lille herberghus trænger til reparation for 4 rd., og fæhuuset vesten i gården og som er 9 fag i længden, kan sættes i stand for 6 rd. 4 mk.

Der var en del løs gæld på gården, og kreditorernes navne nævnes. Peder Kjeldsen på Estvadgård havde mest til gode, ialt 3 rd. 4 mk. Og der er ubetalte regninger hos købmænd og håndværkere i Skive.

Storgård og Kjærgård var indtil udskiftningen en stor gård, den største og anseeligste i Fly by. Det var en dobbeltgård, der beboedes af to fæstebønder. Den havde været i selveje indtil 1533, da den ligesom to andre gårde i Fly, Bjerregård og Gl. Bagersgård blev tildømt kronen, fordi bønderne havde holdt med Skipper Clement under bondeoprøret. De kunne

godt få lov til at købe deres gårde tilbage, men der var kun 3 – 4 bønder i hele Fjends herred, der var i stand til det. De andre måtte så finde sig i at blive fæstebønder, der skulle betale bondeskyld til kongen eller til de herremænd og godsejere, som kongen senere solgte gårdene til. Storgård blev ikke genkøbt, før den i bondereformernes tid blev købt til selveje i 1796.

Ane nr. 116.

Anders Christensen Salling.

Han blev født omkring 1631 og han døde i Svenstrup Hougaard 1713 og blev begravet på Sahl kirkegård 20. søndag efter trinitatis, 82 år gammel.

Han var gift med

Ane nr. 117.

Ellen Andersdatter.

Hun blev født omkring 1638 og døde i Svenstrup Hougaard i 1719 og blev begravet på Sahl kirkegård 2. søndag i advent, 87 år gammel. Der kan være en mulighed for, at hun er datter af den Anders Sebstrup i Svenstrup Hougaard, der døde sammen med fem af sine børn under en epidemi i 1678. Det vides sikkert, at hendes mor hed Mette Christensdatter.

En del af børnene i dette ægteskab må være født før kirkebogen i Sahl sogn begynder i slutningen af 1673. Man kan gætte på, at der må have været en Christen og en Anders. I kirkebogen finder vi:

1. *Johanne Andersdatter*, født før 1674, hun blev gift med Christen i Vester Skovlund.

2. *Maren Andersdatter*, født før 1674, hun blev i 1716 gift med Peder Christensen Grønning.

3. *Jens Andersen*, født 1674, døbt 17. søndag efter trinitatis, den 3. oktober.

4. *Bendt Andersen*, født 1677, hjemmedøbt den 1. maj. Se ane nr. 58, side 84.

5. *Anne Kierstine Andersdatter*, født 1679, døbt 10. søndag efter trinitatis, den 24. august; hun blev gift med Christen Villadsen i Jatrup i Sevel sogn i 1714.

Svenstrup Hovgaard i Sahl sogn

Indtil omkring 1910 kunne man endnu tydeligt se den gamle Svenstrupvold ude i engen lige syd for den nuværende Nr. Hovgaard. Her har Svenstrup Hovgaard ligget. Dens historie går langt tilbage i tiden, idet den nævnes så tidligt som i 1329. Og Svenstrupvold har sikkert udgjort fundament til et fæstnings-tårn, der har hørt til gården.

I 1378 pantsatte væbneren Christen Lugger Svenstrup Hovgaard til Ribe bispestol for 80 mark sølv; pengene skulle betales inden den 25. juli, men det blev de ikke, og det blev Ribe bisp, der fik skøde på stedet. Biskop Jens Mikkelsen overlod i 1388 gården til selve Ribe domkirke mod, at der blev holdt daglige sjælemesser for ham i domkirken. Det var en gan-

ske god besiddelse, foruden hovedgården hørte der 14 gårde i Sahl sogn med.

Domkapitlet i Ribe bortforpagtede godset til skiftende lensmænd. I 1429 fik Henrik Eriksen af Rosenkranzslægten overdraget kapitlets gods i Sahl sogn med tilliggender, ager og eng, vådt og tørt, skov og ferskvand, rørende og urørende, med et øde møllested, og derfor skulle han hvert år, inden midfaste yde 30 tdr. rug, 36 tdr. byg, 15 tdr. havre efter Riber-mål, eller 6 tdr. godt, nyt smør. Han skulle sørge for at holde godset i god måde, beskærme det, som var det hans eget, og ikke forurette eller beskadige de vornede (fæstebønderne) over deres rette skyld, og han lovede, at han selv og hans vornede skulle være kapitlet til vilje og tjeneste.

I 1466 blev Svenstrup Hovgaard med fæstegods bortforpagtet på livstid til væbneren Anders Nielsen på de samme betingelser som ovenansført, men desuden erklærede han:

skal jeg holde beskrevne gods bygget og besat i god måde og ej lade skoven udskjællige eller forhugge, og skal jeg ej forurette de tjenere (fæstebønder), som på hernævnte gods bor, men holde dem ved ret og skel.

Oplysningen om skoven er interessant, idet den viser, at der på den tid stadig var betydelige dele af den oprindelige skov tilbage, men at den var truet og derfor måtte beskyttes. Det hjalp dog ikke; snart skulle al skov forsvinde fra Vestjylland.

Omkring ved reformationstiden ejede Ribe domkapitel stadig 15 gårde og 3 boelssteder i Sahl sogn. Domkirken kan meget vel have bevaret indtægten fra Svenstrup Hovgaard, der ved reformationens indførelse sikkert er tilfaldet kronen.

Ved opmåling af jorderne i 1683 til en ny matrikel opgives marknavnene for Hovgaards jorder, de er:

Spedeholt, Gjørholt, Hvisleager, Brederis, Øjenholt, Holdsager, Killetop, Stoddeholt, Vester krat, og Gjedbjerg.

Her benævnes gården endnu som hovedgård, men det er sikkert ved denne tid, at bøndergodset bliver solgt fra, hvorefter de fleste gårde i Sahl sogn synes at have hørt under Kjærgårdsholm gods i Salling. Da en ny matrikel kom i 1688, var Svenstrup Hovgaard ryttergods, og de to rytterbønder var Anders Christensen Salling (ane nr. 116) og Christen Christensen.

Det havde sine fordele at være rytterbonde. Han var fritaget for at betale landgilde, han skulle ikke yde hoveriarbejde eller andre ydelser til godsejeren. Men der var også forpligtelser; rytterbonden skulle yde tjeneste i det nationale rytteri. Han kunne selv »ride for gården«, eller han kunne stille en søn eller en fremmed karl for sig. På Anders Sallings tid bestod forpligtelsen i at give underhold til en hvervet rytter, og netop ved Svenstrup Hovgaard hører vi, at der var bygget et særligt rytterhus til ham og hans familie.

På et tidspunkt i begyndelsen af 1700-tallet, hvor kronen trængte til penge, blev meget af ryttergodset solgt og Svenstrup Hovgaard blev købt af Holstebro-

Sevel sogn, 1638

købmanden og storgodsejeren Christen Linde, der bl.a. også ejede Volstrup ved Struer. I 1719 udstedte han nyt fæstebrev til Anders Sallings søn, Bendt Andersen på den ene halvdel af gården, som denne allerede i 1705 havde fået kronens fæstebrev på.

Opindeligt lå de to halvgårde så tæt på hinanden, at man ikke kunne rejse en stige imellem husene. Først i 1877 flyttedes den nuværende Nr. Hovgaard til det sted, hvor den nu ligger. Gårdene blev købt til selveje i 1802 fra oberst Christen de Linde til Handbjerg Hovgaard, hvorunder de indtil da havde hørt.

Ane nr. 118.

Christen Enevoldsen.

Han er sikkert født mellem 1650 og 1660 i Bulig i Sahl sogn som søn af Enevold Christensen og hustru Kirsten Jepsdatter. Det vides ikke, hvornår han er død, men det er formodentligt omkring 1700.

Han var gift med

Ane nr. 119.

Maren Olesdatter.

Hun var født omkring 1670, sikkert i Sahl sogn. Efter Christen Enevoldsens død blev hun trolovet den 24. juli 1701, og gift 18. søndag efter trinitatis i Sahl kirke med Peder Jensen fra Sahl. Han var født omkring 1665. Der var to børn i dette ægteskab: Jens, født 1704, og Bodil, født 1708.

Maren Olesdatter døde den 21. december 1746, 76 år gammel.

I hendes første ægteskab med Christen Enevoldsen var der to børn:

1. **Kiersten Christensdatter**, født 1697, døbt 2. pinsedag. Hun blev gift med Bendt Hougaard. Se ane nr. 59, side 85.

2. **Ole Christensen**, født 1699, døbt midfastesøndag. Han døde 1710, og blev begravet 9. søndag efter trinitatis, 11 år, 5 mdr. og 3 uger.

Følgende tragiske begivenhed må have gjort et stærkt indtryk på Christen Enevoldsen. Sådan skriver præsten om det i kirkebogen:

»Anno 1691 døde Maren Nielsdatter, fød i Primdal, tjente i velbårne frue Margrethe Rotskiærs tjeneste på Vinderup. Hun var trolovet til Christen Enevoldsen i Sahl, blev begravet den 21. oktober, 40 år gammel. Text, Genesis 3, 16. Hun døde i barnsnød, med hvilken hun af hannem var besøvet; hun blev ikke forløst, men døde hos hendes syster i Vindeløu.

Skriftstedet fra 1. mosebog kap. 3, vers 16, og som præsten holdt sin ligprædiken over, lyder således i en gammel oversættelse:

»Og til kvinden sagde han: Jeg vil meget mangfoldiggjøre din kummer og din undfangelse; med smerte skal du føde børn; og din attrå skal være til din mand; men han skal herske over dig.«

Dette gamle kort over Sevel sogn fra 1638 er tegnet af sognepræsten Jørgen Lauridsen Friis, hvis tragiske skæbne der er fortalt om side 42.

De gamle stednavne, hvoraf mange er bevaret til vore dage gengives nedenunder med den gamle stavemåde. Det bør bemærkes, at nord er forneden på kortet.

Området øst for Stubbergårds sø, der på kortet benævnes Trandum sognen:

(136r) Røchbeck, en gaard. Brendhøy. Røckbeck høy. Heck boliger. Haal, en boell. Møllgaard. Tordall. Skelddal. Trandum bye. Trehøy. Skeldhøy. Rønhøy. Trandum Skoffbye. Dueholm, en gaard. Trandum kirchgaard. Kirkegaardhøy. Raffnhøy. Skythøy. Esphøy. Begge Bafftoffthøy. Begge Steenhøy. Rendhøy. Glarhøy. Hiellum heed. Mogenstrup bye. Tinghøy. Suendsdallhøy. Wedelhøy. Oxelhøy. Allgierdhøye. Hiordhøy. Løchehøe. Huelshøye. Stoerhøy. Rønhøy. Sebstrupbye. Nørsandhøy. Sønder sandhøy. Steenholm, en gaard. Korstofft, en gaard. Heede-hus. Stor dybdall.

Den stor aae, som er skeel imellem Fiendts herrit oc Harsøssell, kaldes Hagbro aa. Hagbro.

Området vest for søerne, der på kortet benævnes Søffuell sognen:

Biørnkjær, en gaard. Moesgaar, en boell. Søndermøll. Herup, en gaard. Mundberg, to gaar. Kockborg boliger. Sommerdaal. Gunderup, en gaard. Sønderlyck, Tre, Helledals, Rissi, Reffs, Brend, Salls, Bred, Jedoss høye oc Helledals back. Blaxkier, to gaard, Kirkehøy oc Sorthøye, Nautrup beck. Nautrup, en by, Worumdalls høy. Diellby. Junckers oc Goedwillighshøy. Heegaard, en by. Bederholm oc Leerpøthoy. Rettdalls. Sundshoy. Aandhoy. Hylddall. Skoby. Hiertershøy. Reffshoy. Suendshøye. Brandshøy. Sønder-skoff. Holum Kierregaard. Stubbergaard. Gieffen skoff. Søffelby. Kircken. Kiergaards høy. Linholt, en gaard. Mølgelkier, en liden skoff. Roe, en gaard. Oxholt, en bolig. Leerpøthøy. Grønddall. Maskelhøy. Hiellummøll. Søgaard. Jartrup, en by.

(Søer:) Stubbergaards søe. Pallum søe. Bold søe. Flønder søe. Ladgaards søe. Helle søe. Skalle søe.

(Tilføjelse med provst Jens Christensens hånd:) (136v) Sowel sogn wdi Ginding herret er en bierck oc suarer altsmann till Stubbergaard, tho gaarde oc tho boele wnderthagen. Stubbergaard i gammell thid waar it jomfru closter oc daa waar det kaldet Stubbercloster. Siden haffuer salig Jffuer Juel forhuerffuet hoss kong. maitz. att Trandum kircke maatte nedbrydis oc sognefolckene at søge Søwell kircke, som oc skeet er.

Ane nr. 120.

Christen Pedersen Dueholm.

Han blev født ca. 1630, måske i Feldborg i Haderup sogn. Han døde i Dueholm i Sevel sogn i 1720 og blev begravet Skærtorsdag, 90 år gammel.

Hans første kones navn og data kendes ikke, men hun var sikkert datter af Dueholms forrige beboer, Christen Dueholm. Se ane nr. 242, side 97. Hun er nok død omkring 1685, hvorefter Christen Dueholm giftede sig 2. gang med en Kirsten, der var udensogns



fra; hun må være død efter 1710. Der synes ikke at have været børn i dette andet ægteskab. Men i det første ægteskab var der flere børn:

1. *Peder Christensen*, han blev i 1693 gift med Kirsten Poulsdatter fra Hølmkjær i Sevel sogn, og han blev fæster i denne gård.

2. *Christen Christensen*, han blev den senere gårdmand i Dueholm. Se ane nr. 60, side 85.

3. *Johanne Christensdatter*, hun blev i 1693 gift med Søren Folmarsen i Gårdsdal i Ravnstrup sogn. Hans gård tilhørte bispeembedet i Viborg, og Søren Folmarsen var en halvfornehm mand.

4. *Maren Christensdatter*, hun blev 1687 gift første gang med Jørgen Iversen i Bjørnkjær i Sevel sogn. Hun blev gift anden gang i 1694 med Peder Svenningsen, en tidligere rytter, der var blevet medfæster i Dueholm.

Marens giftermål med Jørgen Iversen i Bjørnkjær gav iøvrigt faderen en del bryderier, da svigersønnen døde. Bjørnkjær var en ret anseelig gård i den sydligste del af Sevel sogn opad skellet til Haderup sogn; den var meget ensomt beliggende omgivet, som den var, af vidtstrakte heder, moser og kær. Da Maren var blevet enke, ønskede hun ikke at blive i den ensomme gård, hvoraf hun havde den ene halvpart i fæste; hun ville tilbage til Dueholm. I 1693 opsgav hun fæstet hos gårdens ejer, der var en af de mange part-havere i Stubbergårds gods. Tidligere havde en bonde kunnet opsigte sin fæstekontrakt, men i 1682 var der kommet en kgl. forordning, der fratog bønderne denne ret, hvis godsejeren ønskede, at de skulle forblive og iøvrigt anså dem for raske og dygtige nok til at fortsætte driften. Denne forordning henholdt Bjørnkjærs ejer sig til og nægtede at godtage opsigelsen. Da Maren alligevel flyttede fra gården, anlagde ejeren proces mod hende og hendes far, der som hendes lavværge måtte møde for hende i retten. Christen Dueholm, der ikke var ung længere, mente ikke, han var retskyndig nok til selv at føre sagen, så han fik sin svoger, Poul Christensen Mørch i Fly til at påtage sig den.

Men det blev nok ikke en helt billig historie. Der blev i anledning af sagen foretaget et syn af gårdens bygninger, hvis »brøstfældighed« Maren skulle stå til ansvar for og erstatte ejeren. Men der blev dog til sidst fundet en ordning på det.

Som nævnt er det sandsynligt, at Christen Pedersen Dueholm stammede fra Feldborg i Haderup sogn, og muligvis ejede hans far en selvejgård i Neder Feldborg. Samtidig med at Christen Dueholm var fæster i Dueholm, havde han part i nævnte selvejgård. Men han måtte dele skæbne med så mange andre selvejere på denne tid. 1706 var et misvækstår i hele Vestjylland; året efter i 1707 kunne Christen Pedersen og hans medejere af gården i Feldborg derfor ikke klare skatter og afgifter, hvorfor den blev til-dømt kongen.

I Sevel sogn var Christen Dueholm en anset og agtet mand. Da man forberedte den nye matrikel, der

kom i 1688, blev han medlem af det lille udvalg af sognets bedste mænd, som fik til opgave at taksere Sevel sogns enge og sætte dem til hartkorn.

Det er ellers ikke så vældig meget, der vides om gårdens forhold på denne tid. I 1688 var der af tjene-stefolk kun en karl, idet børnene nu kunne gøre sig nyttige. Gårdens besætning af heste og kreaturer tilhørte godsejeren, men Christen Dueholm selv havde ved siden af en hoppe, en plag under 3 år, en ko, et ungnød i 2. år og 2 får, som han måtte betale kreatur-skat af; dertil kom 2 mark i skat af ildsted og ekstra-skat på 3 mark. Sammenligner man Christen Dueholms forhold med andre fæstebønders, får man det indtryk, at han var en forholdsvis velholden mand. Men det forhindrer dog ikke, at man af og til finder hans navn på restancelister; i efteråret 1691 skylder han af sin landgilde 1 lispund smør, og i 1693 skylder han dommerkorn (afgift til herredfogden) for et år. I 1694 har han heller ikke betalt sin landgilde til rette tid.

I året 1700 er Christen Pedersen endnu fæster i Dueholm, og det siges, at hans søn (Christen) hjælper ham med avlingen; men i 1704 er det sønnen, der er fæster og han har sine gamle forældre hos sig på af-tægt.

Ane nr. 122.

Jens Christensen Hvid.

Han blev født i Krarupgård i Hem i Salling, sikkert i 1640-erne som søn af fæstegårdmand Christen Jensen Hvid. Han døde i Jegstrup i Dommerby sogn 1719 og blev begravet på Dommerby kirkegård den 15. oktober med ligprædiken.

Hans kones navn kendes ikke, men den 30. juli 1714 blev Jens Hvids kone af Jegstrup begravet med ligprædiken på Dommerby kirkegård.

I deres ægteskab var børnene:

1. *Christen Jensen Hvid*; han blev begravet på Dommerby kirkegård den 12. april 1735, han var gift med Margrethe Poulsdatter i Bers i Estvad sogn.

2. *Jens Jensen*, boede også i Jegstrup og kaldes til forskel fra faderen ofte for Jens den yngre.

3. *Knud Jensen*; han fik gården efter sin far i 1713. Han døde i 1735, og blev begravet den 1. maj.

4. *Johanne Jensdatter*, født omkring 1689; hun blev gift med Christen Christensen Dueholm i 1712. Se ane nr. 61, side 85.

5. *Birgitte Jensdatter*; hun døde ung i 1714 og blev begravet med ligprædiken den 12. august.

Jens Hvid havde overtaget halvdelen af Krarupgård i Hem efter sin far, gården hørte på den tid under Kjærgårdsholm og havde hartkorn 12 tdr. og 6 skpr.

Ejeren af Kjærgårdsholm hed Jacob Uifeldt; han var en mand med et heftigt sind; ved en lejlighed skød han efter sin kone med bøsse og sårede hende alvorligt. Højesteret dømte ham for denne forbrydelse til deportation til Indien, men dommen ændredes dog til almindelig landsforvisning, sikkert for, at man

ville give ham en chance for at gå i fremmed krigstjeneste, dog måtte han ikke deltage i nogen krig mod Danmark. Ulfeldt var ked af at forlade Danmark, men skønt han forligede sig med sin kone, så var der ikke noget at stille op, han måtte rejse. Han vendte dog snart illegalt tilbage i 1688, og i spidsen for en væbnet bande for han land og rige rundt. Det blev naturligvis kongen for meget, og militæret fik ordre til at arrestere ham; og under en ildkamp blev han hårdt såret og døde få timer senere.

Kjærgårdsholm skiftede derefter ofte ejere, og det kan have været medvirkende til, at Jens Hvid omkring 1701 opgav sit fæste i Krarupgård. Han flyttede nu ud i den ene af de to Jegstrupgårde ved Tastum sø, tæt syd for Dommerby. Den ene af disse gårde var fæstegård under Stårupgård, den anden købte Jens Hvid muligvis af en købmand i Viborg, Bertel Sørensen.

Det ser ud til, at han her på det nye sted i flæng blev kaldt Jens Hvid og Jens Jegstrup.

Ane nr. 124.

Jens Christensen.

Han blev født omkring 1670, antageligt i Fly sogn, vistnok som søn af Christen Pedersen Kirkegaard og hustru Karen Madsdatter i Svalegaard. Han døde i Bersholm i Estvad sogn 1737 og blev begravet skærtorsdag den 18. april.

Han blev trolovet den 18. september 1695 og gift den 2. juni 1696 i Estvad kirke med

Ane nr. 125.

Anne Jepsdatter.

Hun blev født i Bersholm i 1676 og døbt i Estvad kirke den 3. september, som datter af Jep Maltesen og hustru Dorthe Jensdatter i Bersholm. Hun døde samme sted 1732 og blev begravet den 2. april på Estvad kirkegård.

De havde børnene:

1. **Christen Jensen**, døbt den 24. juni 1697. Han overtog senere den ene halvdel af gården. Se ane nr. 62, side 86.

2. **Dorthe Jensdatter**, døbt den 26. december 1699. Hun giftede sig 1731 med Jørgen Christensen fra Dueholm i Sevel sogn.

3. **Karen Jensdatter**, fremstillet den 18. februar 1703. Hun giftede sig 1736 med Jens Christensen Raae fra Fly.

4. **Jepp Jensen**, født den 11. februar 1706. Han blev i 1744 gift i Gammelstrup kirke med Karen Andersdatter. De kom til at bo i Pilgaard i Sevel.

5. **Jørgen Jensen**, døbt den 17. marts 1709. Han blev gift i 1736 med Susanne Svendsdatter fra Flyndersø mølle, en søster til ovennævnte broder, Christen Jensens hustru, Maren. Der var altså tale om dobbelt svogerskab. Han blev broderens medfæster i gården.

6. **Mette Jensdatter**, døbt den 30. juni 1715. Hun blev i 1743 gift med Mads Willsen fra Fly.

Fadderne ved børnenes dåb i Estvad kirke fortæller lidt om slægt og omgangskreds. Fra Fly kom faderen Christen Kirkegaard, desuden Jacob Bjerregaard og hans kone Maren, Christen Poulsen Mørch og hans kone Mette. Seigneur Arne Madsen Bering fra Korstof stod også fadder, og fra Estvad sogn var ridefogderne Claus Mathiesen Bruun og Peder Kjeldsen fra Estvadgaard samt præstekonen Susanne Eriksdatter Bruun og madame Elsebe Winter.

Ved år 1719, da Bersholm blev købt af sønnen på Estvadgaard, Henrich Severin Brønnsdorff var Jens Christensen fæster i gården, sammen med sønnen Christen Jensen; senere fik sønnen Jørgen Jensen faderens halvdel af gården.

Ane nr. 126.

Svend Poulsen.

Han blev født i Flyndersø mølle 1670 og blev døbt i Estvad kirke den 23. januar, som søn af møller Povel Jensen og hustru Maren Svendsdatter. Han døde samme sted 1741 og blev begravet på Estvad kirkegård den 29. marts, godt 71 år gammel.

Han blev trolovet den 22. august 1697 og gift samme år den 3. oktober i Estvad kirke med

Ane nr. 127.

Maren Jensdatter.

Hun var formodentlig datter af Jens Hansen og hustru Maren Pedersdatter fra Godrum i Sevel sogn, men hendes fødselsdag og dato kendes ikke. Hun døde i Flyndersø mølle i 1732 og blev begravet i Estvad den 19. oktober.

I deres ægteskab fødtes der 8 børn:

1. **Povel Svendsen**, døbt den 29. september 1699. Han blev senere møller i Flyndersø mølle. (Han blev gift med degnedatteren Anne Margrethe Sørensdatter fra Hem i Salling.)

2. **Maren Svendsdatter**, fremstillet den 16. maj 1701. Hun blev gift med Povel Pedersen Primdal i Rønbjerg.

3. **Maren Svendsdatter**, fremstillet den 17. december 1702. Hun blev gift med Christen Jensen fra Bersholm. Se ane nr. 63, side 86.

4. **Jens Svendsen**, fremstillet den 6. juli 1704, død som barn i 1706.

5. **Else Svendsdatter**, fremstillet den 14. marts 1706. Hun blev gift med Christen Madsen fra Holstebro.

6. **Jacobe Kirstine Svendsdatter**, fremstillet den 27. januar 1709. Hun blev gift med Ole Pedersen Ravnholt i Ejsing sogn.

7. **Anne Marie Svendsdatter**, døbt den 28. september 1710. Hun blev gift med Heinrich Pedersen Nyboe fra Handbjerg præstegård.

8. **Susanne Svendsdatter**, døbt den 24. juni 1712; hun blev gift med Jørgen Jensen fra Bersholm, en bror til søsteren Marens mand, Christen Jensen.

Fadderne ved børnenes døb i Estvad kirke tyder på, at møllerparret følte sig lidt hævet over de almindelige hovbønder. Det kunne vel hænge sammen med den respekt, der stod omkring mølleren, der ved sin omgang med folk af alle lag, samlede sig viden og indsigt i mangt og meget; dertil kom, at han ofte var velstående; toldkarrets topmål gjorde vel somme tider sit dertil. Vel var der bønderfolk blandt fadderne, men de var fra de største gårde, men ellers optrådte der ridefogder og betroede folk på Estvadgård, ja, sønnen Povel blev endog båret til dåben af velbårne jomfru Margrethe Urne.

Svend Poulsens stedfader, Mads Christensen, døde i december 1696, og blev begravet på Sevel kirkegård den 13. Han har sikkert ligget syg en tid forinden, og da man kunne se, hvor det bar hen, så sørgede man for, at Svend Poulsen allerede, inden stedfaderen døde, fik fæstebrev på møllen samt Toftum jord og eng.

Jeg Friderich Christian Rantzau til Estvadgård, kongl. Mai. ts velbestaltede obrist leutenant til hæst, kjendes og hermed vitterliggjør, at jeg haver stæd og fæst, så og stæder og fæster til Suend Pofuelsen min mølle, Flyndersø mølle, som hans stiftfader Madtz Christensen nu beboer, hvilchen mølle med tilliggende agger og eng, som nu tilligger og af arilds tillagt hafuer, så vel som og Toftum jord og eng ofuen men. te Svend Pofuelsen skal nyde, bruge og beholde hans lifs tid, når hans fader Madtz Christensen ved døden afgår med de wilchor, at han årligen i rette tider yder og gifuer 44 tdr. meel, som af møllen går, når hand derom tilsigendes vorder, item årlig af møllejorden toe lispund smør og af Toftum ejendom 2 rdlr. Møllen holder jeg self ved ligge med steen og hjofel, men møllehuusene hafue hand at holde ved lige, som hans formand før ham gjordt hafuer. I det øfrige hafue hand at være hosbonden og hans fuldmægtig hørig og lydig og rette sig efter kongens lou og forordninger. Til indfæstning gifuer hand 26 rdlr., huoraf hand nu hafuer betalt mig 10 rdlr., resten skal hand betale, når han møllen antræder.

Til bekræftelse under min hånd og zignette.

Nørkjer d. 30. november 1696

F. C. Rantzau

Det var naturligt, at der opstod en slags gæstgiveri i forbindelse med møllen, uden at man dog havde tilladelse til at drive krohold. Men her kunne møllegæsterne tage sig en dram, mens de ventede på, at kornet skulle blive malet; vejen mellem Skive og Holstebro passerede lige forbi møllegården, så mangan vandringsmand fik her slukket tørsten og hvilet de trætte ben. Selvom en kgl. forordning af 4. juni 1689 havde bestemt »at herefter ej nogen destillør-pander eller brendeviinshatte på landsbyer af bønder måe bruges«, så viser registreringen af boet efter Svend Poulsens kone Maren i 1732, at der i bryggeret i Flyndersø mølle var »1 gl. kedel med hat og puster« og »1 gl. lille kobberkedel«, hvilket kunne tyde på, at man her, som iøvrigt overalt i landet, ikke ganske har rettet sig efter kgl. majestæts forordning. De klare dråber, som brændevinstøjet i møllens bryggers producerede, har nok fundet god afsætning blandt gæsterne i møllestuen.

Brændevinens forbandelse så man i møllen sørgeligt resultat af ved påsketid i 1715. da druknede en fæste-

bonde fra Salling i mølleåen, og præsten i Lem, hvor han blev begravet, skrev i sin kirkebog: »Han hafde stedse været en dranker; Gud gifve han måtte findes blandt de udvalte til salighed«.

Flyndersø mølle hørte som fæstegods under Estvadgård. Svend Poulsen var fæster under 3 forskellige ejere, som 5 gange i hans tid pantsatte møllen, uden at det dog sikkert på nogen måde har spillet nogen rolle i møllens daglige liv.

Allerede i 1733 fik Svend Poulsens søn, Povel Svendsen, fæstebrev på møllen mod at betale sekretær Benzon 30 rdl i indfæstningspenge; resten, 50 rdl. betalte han, da han ved faderens død i 1741 tiltrådte fæstet.

I anledning af Svend Poulsens død blev der af herskabet på Estvadgård foretaget registrering og vurdering af dødsboet. Ved denne forretning får man for første gang et indblik i beboelseshusets indretning med bohøve samt i udhuset med besætning og redskaber. I beboelseshusets »udestue« (møllegæsternes stue) bestod møblementet hovedsagelig af fyrretræ og her fandtes også husets eneste kakkelovn, mens »qviststuen« var forsynet med sengesteder af eg og fyr, godt dækket af olmerdug, bolster og vadmelsdyner. I denne stue fandtes tillige en række hollandske fade og tallerkener. I udhuset stod der ikke mindre end 5 heste og 1 føl samt 3 køer, 4 stude, 2 kvier, 14 får, ligesom der var 2 vogne, 1 plov og 1 træharve og andet på det samme sted. Hele boet blev vurderet til 103 rdl. 5 mark og 6 skilling, men når gæld og udgifter blev trukket fra, var der 65 rdl. 2 mark og 2 skilling til deling mellem de 7 søskende. Ved skiftets slutning den 17. juli 1741 fik sønnen 7 slettedaler og hver af døtrene 14 mark i arv.

En taterjagt

Møller Svend Poulsen og hans familie i Flyndersø mølle oplevede i 1728 på nært hold en tragisk begivenhed, som giver os indblik i datidens forhold på en temmelig barsk måde.

Det var i ugen efter påske om fredagen tidligt om morgenen; mølleren var lige stået op, og han får da øje på en gammel nøgen mand, der nordfra sammen med sin hund var ved at vade over mølleåen nedenunder møllen; møllerens hund for frem mod den gamle, der bad mølleren skåne sig for at blive bidt; mølleren forsikrede ham, at der ikke skulle ske ham noget. I det samme vendte den gamle ansigtet om mod mølleren og sukkede »Åh! Åh!, hvilket Svend Poulsen »ikke kunde mercke var af andet end af frost og kuld,« Den gamle forsvandt derpå op i bakkerne syd for møllen, og Svend Poulsen tænkte, at det ikke kunne være andet »end det var een, Gud hafde betaget sanserne.«

Et par skræddere fra Sahl havde overnattet i møllen, og som de nu sad sammen med mølleren i hans stue, så de en bonde fra Kisum, Simon Eskesen komme ridende ind i gården, han holdt hesten an ved

møllerens vindue og råbte, at der var en tater i laden. De tre mænd kom ud, og snart fandt de da også i laden en ung mand, der havde boret sig ned i høet for at skjule sig.

Og nu fik de så hele historien af Simon Eskesen. Det havde været en forfærdelig kold og blæsende påske det år, og 3. påskedag havde en lille flok tater, 3 kvinder og to mænd, en gammel og en ung »ved soelberg tiider om aftenen« søgt husly hos Simon Eskesen. Det hårde vejr med sludbyger og haglvejr fortsatte imidlertid, så opholdet blev af længere varighed. Natten mellem torsdag og fredag var de så af en eller anden mærkelig grund gået ind i fårestien hos Simon Eskesens nabo og medfæster og havde drejet hovedet om på et får. Da det blev opdaget, tog de 5 flugten, men Simon Eskesen, der havde et vist ansvar, fordi han havde taget dem ind, iøvrigt imod loven, der forbød at huse den slags folk, satte efter dem på sin hest og bevæbnet med en solid pisk i hånden. Så hurtigt var han kommet af sted, at man så ham under hans ridt »i sine hoesefødder og hoeseerne hængendes om knoglerne«. Han havde snart indhentet den gamle tater, men havde sparet ham i første omgang; men de tre kvinder, der havde haft så travlt med at flygte, at de på det nærmeste var nøgne, blev også hurtigt fundet, og piskene fik lov til at trække nogle grimme røde striber på deres kroppe. Men nu havde Simon fået blod på tanden, og den gamle tater slap ikke i anden omgang. Efter at være blevet trakteret med piskene, drev Simon ham foran sig ned til en gård, hvor han pralede med, at han »havde været i færd med« den gamle, hvilket ingen, der så denne, var i tvivl om.

Simon Eskesen havde så under sin videre jagt på den unge tater, opdaget, at han var løbet ind i møllegården. Da de nu havde fået ham trukket frem af høet og havde hørt Simon fortælle om, hvad der var sket, bebrejdede mølleren naturligvis den unge mand deres »så skarns en gerning«; men han sagde nu, at det var de andre, der havde gjort det.

Nå, de fik ham lodset bag ud af gården, så han kunne løbe op i heden og slippe væk; men det havde Simon Eskesen regnet ud, ville ske, så han stod og ventede på ham og faldt over ham med piskene; tateren vendte da om og løb tilbage til møllen, hvor han udmattet smed sig ned på jorden i haven. Simon ville nu have møllerens folk til at prygle staklen; det ville de dog ikke, og møllerens søn, Poul, sørgede for, at han uhindret kunne komme væk, »ganske nøgen undtagen et stykke pjalt om hans hals og 2de socker i støcker om benene.«

Simon Eskesen havde imidlertid sat sig ind i møllestuen for at få sig »en schillings brendeviin«. Svend Poulsen bebrejdede ham hans hårde fremfærd mod de stakkels mennesker og foreholdt ham iøvrigt det ulovlige i, at han havde huset dem; han kom da også noget til besindelse, selv om han med piskene i vejret pralende fortalte »Dend haver de smagt!«

Under retssagen, der fulgte, kom resten af hændel-

sesforløbet frem. Da det var lykkedes de to mænd at komme fri af deres forfølger, var de søgt til gården Smollerup lidt syd for møllen. Mens folkene her fandt den gamle tater siddende på nogle kornneg i laden, så kom den unge mand til at røbe sit gemmested på en lidt komisk måde. Da manden i gården var ved at give sine heste hø, opdagede han, at der dryppede vand ned fra nogle tækkerør, der lå på stænget over hestene. Af skræk og kulde havde tateren ikke kunnet holde sig længere, men havde måttet lade sit vand. Folkene fik nu de to tater til frivilligt at forlade gården; men mens den unge straks satte i køb, så kunne den gamle ikke mere, syg og elendig sank han sammen ved enden af laden. Bonden og hans søn, der vidste, at de ikke måtte huse den slags folk, blev så enige om, at de ville køre ham et stykke vej bort. De lagde »et borgen høe« i en vogn, som de lagde den gamle op i med et tæppe over sig, og så kørte de ham ud på Hjelm hede, så langt, at de kunne se beboede steder på den anden side; her satte de ham af ved vejen og vendte om og kørte hjem igen.



Trekvarthemilesten ved vejen mellem Sevel og Flyndersø mølle.

Men samme fredag op på formiddagen, da de to skræddere, der havde overnattet i møllen, var på vej hjem over heden, fandt de den gamle taters blåfrosne og forslåede lig, hvor han var blevet efterladt.

Der kom en lang retssag ud af det, og den 11. juni 1728 afsagde herredsfogden dom. Simon Eskesen skulle på grund af sine »onde anslag og forhold, ved med pisk og svøbe at forfølge de arme nøgne mennesker over marck og heede udi frost og kuld, ej betenkende, at hand selv var en christen« betale 48 lod sølv for at have huset taterne og for »hans uchristelige forhold og brugte trusels ord« betale halv mandebod, »i henseende deslige folck efter loven passerer som fredløse«. Manden i Smollerup, der havde efterladt tateren på heden »i dødelig tilstand«, skulle ligeledes betale halv mandebod for denne forseelse og ubetænksomhed. Hvis ikke de betalte inden 15 dage, skulle de lide på kroppen ved arbejde i den nærmeste fæstning.

Maren Jensdatters tip⁴oldeforældre

Ane nr. 196.

Jacob Christensen Hellund.

Han var søn af Christen Christensen Hellund i Haugård i Fly.

Han var gift med

Ane nr. 197.

Maren Jacobsdatter.

Ægteparret boede i Haugård i Fly i tiden 1680 – 1699, og der kendes fire af deres børn:

1. *Christian Jacobsen Hellund*, han var gift med Mette Christensdatter. Han var en tid fæster sammen med faderen. I 1718 fik han Toftgård i fæste og flyttede dertil.

2. *Jacob Jacobsen*, han var yngre og fik broderens fæste i fødegården. En svigersøn, Søren Jensen Hellund fik fæstebrev på gården i 1755.

3. *Jacob Jacobsen*, han overtog den anden halvdel af gården, der senere blev til Vinggård.

4. *Jens Jacobsen*, han blev gift med Dorthe Nielsdatter fra Storgård, som han fik i fæste. Se ane nr. 98, side 88.

Haugård og Vinggård var oprindeligt en stor gård, der i gammel tid kaldtes Hellundgård. Efter reformationen hørte den under Viborg Domkapitel. Den var vistnok fra først af en selvejergård, men blev efter bondeoprøret 1533 tildømt kongen, som det skete med andre selvejergårde i Fly sogn og hele Fjends herred. Kongen skænkede den derpå sammen med flere andre gårde til Viborg Domkirke. En tid nævnes den ryttergård; efter ryttergodsets salg 1716 kom den under Estvadgård, hvorfra den købtes til selveje i 1800. Haugård ligger i dag på den samme plads, hvor den altid har ligget.



Ane nr. 198.

Niels Pedersen

Han boede i Storgård i Fly i tiden 1686–1699.

Han var gift med

Ane nr. 199.

Maren Nielsdatter.

De havde børnene:

1. *Peder Nielsen*, han boede senere i Kirkegård i Fly.

2. *Dorthe Nielsdatter*, hun blev gift med Jens Jacobsen, og de overtog senere Storgård. Se ane nr. 99, side 88.

(Ane nr. 234)

Anders Christensen Sebstrup.

Han boede i Svenstrup Hougaard i Sahl sogn, hvor han døde i 1678 og blev begravet på Sahl kirkegård den 10. marts.

Han var gift med

Ane nr. 235.

Mette Christensdatter.

Hun døde i 1679, hvor kirkebogen for Sahl sogn oplyser: »begraved Anders Sallings hustrues moder i Hougaard 17. søndag efter trinitatis.«

Det må indrømmes, at det ikke er klarlagt, om Anders Sebstrup hører til i anerækken, derimod står det fast, at Mette Christensdatter gør det.

Anders Sebstrup boede i Svenstrup Hovgaard sammen med Anders Salling og optrådte som fadder ved dåb hos denne. Det kan vel tænkes, at Anders Salling ved at gifte sig med en datter fra Hougaard er blevet medfæster i gården.

I 1678 rantes dette hjem i Svenstrup Hougaard af en voldsom epidemi »blodsot« som den kaldtes, og den fik tragiske følger. Den 13. februar blev *Margrethe Andersdatter* begravet, og en uge senere blev der kastet muld på *Jens og Peder Andersønner*, og igen den 24. februar blev to søskende til dem, *Christen og Maren*, jordet på Sahl kirkegård, og 14 dage efter fulgte faderen, Anders Sebstrup sine fem børn og blev begravet den 10. marts.

Foruden de ovenfor nævnte børn var der datteren *Ellen Andersdatter*, der var født omkring 1638, hun blev gift med Anders Christensen Salling. Se ane nr. 117, side 89.

Desuden var der vist en datter, *Dorethe Andersdatter*, vi finder hende som fadder hos Anders Sallings, her har hun tilnavnet Haugaard, hvilket styrker formodningen om, at Anders Sebstrup var Anders Sallings svigerfar.

Endelig nævnes en *Margrethe*, Anders Hougaards som fadder i 1691, hun er muligvis også en datter.

Ane nr. 236.

Envold Christensen.

Han blev formodentligt født omkring 1640, muligvis i

Sahl sogn. Han boede ved udarbejdelsen af matriklen, der kom i 1688 i gården Bulig i Sahl sogn. Senere flyttede han til en gård i Sahl by.

Han var gift med

Ane nr. 237.

Kiersten Jepsdatter.

Hun optræder i Sahl sogn som den, der ved 2 barnedåb bærer barnet i 1687 og 1689.

I deres ægteskab var børnene:

1. *Maren Envoldsdatter*, født omkring 1656, hun blev 1677 forlovet med Laurs Pedersen »efter kirketjeneste i hendis forældres hus i Bulig.« Her boede de også en tid, senere flyttede de til Agerbæk i Sahl sogn.

2. *Christen Enevoldsen*, se ane nr. 118, side 90.

3. *Jens Envoldsen*, han var gift 2 gange og havde en stor flok børn. Han døde 1726 i Sahl by, 66 år og 4 måneder gammel, og må altså være født omkring 1660.

4. *Anne Envoldsdatter*, hun nævnes som fadder som søster til ovenstående brødre.

1686 synes at være sidste gang Envold Christensen er nævnt som fadder ved dåb i Sahl kirke. Hans død findes heller ikke i kirkebogen. I 1702 optræder for første gang, som fadder i Sevel kirke, en Envold Christensen, der synes at have haft en betroet stilling på Stubbergård i Sevel sogn. Hvis de to er identiske, kan han og hans kone være døde i Sevel sogn i en kirkebogsløs tid mellem 1710 og 1718. Er de to forskellige personer, kan ægteparret være døde i Sahl sogn i perioden 1691 til 1700, hvor kirkebogen for døde i Sahl sogn mangler.

Fra 1573 var Envold Kjeldsen sognepræst i Sahl sogn indtil sin død år 1600. Tidsmæssigt kunne det passe, om denne var bedstefar til Envold Christensen, men hvorvidt det er tilfældet, vides ikke. I øvrigt var der nær og måske slægtsforbindelse mellem Envold Christensen og sognepræsten i Sahl på denne tid, Christen Pedersen Nørkjær. Envold optræder således som fadder ved dåb i præstefamilien.

Ane nr. 242.

Christen Dueholm.

Han boede i gården Dueholm i Sevel sogn i første halvdel af 1600-tallet. Hans forældres navne kendes ikke, ligesom det ikke vides, hvornår han er død udover, at det er sket før 1686, da den første kirkebog i Sevel sogn begynder.

Hans kones navn og data kendes heller ikke. Men i deres ægteskab var der 13 børn, hvoraf dog navnene på de ni døtre ikke kendes; men vi ved, hvem de var gift med.

Sønnerne var:

1. *Jørgen Christensen*, gift med enken Maren Jepsdatter i Bersholm i Estvad sogn; han døde 1690 uden at efterlade sig egne børn, hvorfor det blev hans sø-

skende, der kom til at arve ham, og det er fra skiftet efter ham, at vi finder dem alle opregnet.

2. *Jens Christensen*, født 1642; han boede i Lånrum i en fæstegård under Viborg domkirke.

3. *Niels Christensen*, født 1646; han var vistnok medfæster i ovennævnte gård i Lånrum.

4. *Visti Christensen*; det antages, at han også hørte til søskendeflokken, men der nævnes intet om ham udover navnet; det kunne til gengæld tyde på at Dueholmslægten havde forbindelse til den udbredte Vistislægt i gården Egebjerg på den anden side af Karup å og i Fjends herred i det hele taget.

Døtrene var:

5. *gift med Poul Christensen Mørch* i Fly; han tilhørte den indflydelsesrige Mørch-slægt fra Fårbæk i Haderup sogn, som manden i Kirkegård i Trandum også tilhørte.

6. *gift med Knud Madsen* i Bler.

7. *gift med Søren Christensen* i Munkgård, sikkert enten i Snebjerg eller Vinding.

8. *gift med Chr. Christensen* i Vognstrup, vistnok i Vinding sogn.

9. *gift med Peder Larsen* i Barslund, sikkert i Haderup sogn.

10. *gift med Christen Justesen* i Daugbjerggård, en stor gård med 20 tdr. hartkorn.

11. *gift med Peder Justesen*, der boede i Sjørup og var en bror til Christen Justesen.

12. *gift med Mads Jensen* i Sahl.

13. *gift med Christen Dueholms* efterfølger i gården, **Christen Pedersen**. Se ane nr. 120, side 90.

Meget tyder på, at Christen Dueholm var af gammel selvejerslægt, hvad enten han så stammede fra selve Dueholm eller fra en anden gård. Hans børn henholdsvis fik og giftede sig til selvejergårde eller fæstegårde, der nærmest var at betragte som sådanne.

Ane nr. 244.

Christen Jensen Hvid.

Han boede 1651 i Krarupgård i Hem sogn i Salling.

Christen Hvid havde børnene:

1. *Jens Christensen Hvid*, født formodentlig i 1640-erne. Se ane nr. 122, side 92.

2. *Ole Christensen Hvid*, født omkring 1646, død i Hem 1711, 65 år gammel; han var en studeret mand og velmeriteret sognedegn for Hem, Hindborg og Dølby i 46 år; han blev kaldt Ole Degn.

3. *Mads Christensen Hvid*, han havde et par gårde i Hem i fæste. Han var ret velhavende og købte i 1692 en gård i Hem på 5 tdr. 1 skp. hartkorn, som selve præsten i Hem havde i forpagtning. 1694 købte han endnu 2 eller 3 bøndergårde i Sennels i Thy.

Hvidslægten er sandsynligvis meget gammel i Hem. Vi finder den her så langt tilbage, som vi overhovedet kendet noget til Hems historie.

Christen Hvids medfæster i gården hed Peder Christensen, hvis søn Kjeld Pedersen også blev Jens Hvids medfæster.

Ane nr. 248.

Christen Pedersen Kirkegaard.

Det antages, at han og hans hustru var forældre til **Jens Christensen**. Se ane nr. 124, side 93.

Han boede i Svalegaard i Fly i slutningen af 1600-tallet.

Han var gift med

Ane nr. 249.

Karen Madsdatter.

Det er sandsynligt, at hun var en datter af Mads Jensen Bonde i Kårdyb i Dommerby sogn. Denne ejede i 1638 Svalegaard sammen med sin bror Bjørn Jensen.

Ane nr. 250.

Jep Maltesen.

Han blev født i Bersholm i Estvad sogn omkring 1644, som søn af Malte, hvis efternavn ikke kendes, og hustru Maren Jepsdatter. Han døde i Bersholm og blev begravet på Estvad kirkegård den 27. december 1699.

Han var gift med

Ane nr. 251.

Dorthe Jensdatter.

Hun blev født omkring 1633, og hun blev begravet på Estvad kirkegård den 21. marts 1700.

I dette ægteskab var børnene:

1. **Malte Jepsen**, døbt 3. september 1676. Han blev gift med Bodil Jepsdatter fra Balling Vesterby. De boede ellers i Bersholm, men en tid opholdt de sig i Bilstrup ved Skive. Her måtte han i 1713 modtage offentlig tilgivelse i kirken, fordi han i længere tid ikke havde været til alters.

2. **Anne Jepsdatter**; hun var tvillingsøster til Malte, og hun blev senere kone i Bersholm. Se ane nr. 125, side 93.

3. **Karen Jepsdatter**, hun blev døbt den 6. oktober 1678. Hun blev gift med Christen Jensen Skytte i Korstof i Sevel sogn. Som enke i gården efter ham blev hun gift anden gang med Christen Espersen Dueholm.

4. **Maren Jepsdatter**, hun blev døbt den 4. juli 1680. Hun blev den 1. maj 1701 trolovet med den 13 år ældre Michel Nielsen i Hesselbjerg i Estvad sogn, men der blev åbenbart ikke noget bryllup, og den 17. december blev forbindelsen hævet af tamperretten i Ribe.

I 1715 var der en ny affære, som sognepræsten i Estvad, Peder Nielsen Høeg beretter om i sin kirke-

bog. Den 22. januar 1715 ankom »mod aften« Christen Dueholm i Korstof sammen med sine kones søster, Anne i Bersholm »hid til præstegården med et lidet drengbarn med begjæring, som det var heel svagt, at det måtte vorde døbt, som ikke kunde nægtes, oc blev det til dåben fremholdt af bemeldte Anne Jepsdatter i Bersholm (og) kaldet Frandtj Wilhelm.« Jens Olufsen Haasum i præstegården og Christen Dueholm stod faddere. Barnet var født i Korstof, og moderen var Christen Dueholms svigerinde, omhandlede Maren Jepsdatter. Barnefaderen var kvartermester Menichen Müller under ritmester Daniel Ruel d'Eschlaux i hertug Carl Rudolph af Würtembergs rytterregiment.

Det vides ikke, hvad der blev af Maren Jepsdatter senere.

Ane nr. 252.

Povel Jensen.

Det vides ikke, hvor eller hvornår, han blev født; men han døde i Flyndersø mølle 1672 og blev begravet på Estvad kirkegård den 8. februar.

Han blev gift i Estvad kirke den 2. marts 1662 med

Ane nr. 253.

Maren Svendsdatter.

Hun blev født i Jegerisgård i Skive Landsogn omkring 1626 som datter af Svend Nielsen. Hun døde 1696 i Flyndersø mølle og blev begravet i Estvad den 3. maj.

Der var 6 børn i deres 10-årige ægteskab:

1. **Voldborg Poulsdatter**, døbt den 12. oktober 1662.

2. **Maren Poulsdatter**, døbt den 7. april 1664.

3. **Svend Poulsen**, døbt den 7. januar 1666, begravet den 24. februar 1667.

4. **Else Poulsdatter**, døbt den 1. december 1667, begravet den 18. maj 1669.

5. **Svend Poulsen**, døbt den 23. januar 1670. Han blev senere møller i Flyndersø mølle. Se ane nr. 126, side 93.

6. **Maren Poulsdatter**, døbt den 28. februar 1672. Hun blev vistnok gift med Mads Jensen fra Skalmstrup mølle i Feldingbjerg sogn.

Povel Svendsen døde kort tid, før denne sidste datter blev født; 2½ år senere giftede enken, Maren Svendsdatter sig med møllersvenden, Mads Christensen. De fik sammen en datter:

7. **Volborg Madsdatter**, døbt den 15. maj 1676.

Nordisk slægtsforsknings bog om Slægten fra Hølmkjær opgiver, at Povel Jensen var søn af Jens Møller og hustru Valborg Poulsdatter, der boede i Flyndersø mølle. Arkivar Peder Hofmansen, København skriver, at han ikke er klar over, hvor Povel Jensen er fra, eller hvem hans forældre er. Men hans og Maren Svendsdatters slægt var i hvert fald knyttet til møllen i godt hundrede år fra 1662 til 1767.



Overfaldsmølle



Underfaldsmølle

Maren Svendsdatter havde omkring 1655–56 tjent som pige på Estvadgård hos Frantz Rantzau og Lisbeth Rosenkrantz. Man kender eksempler på, hvordan de betænkte deres folk vel, så det er vel ikke usandsynligt, at de også havde en finger med i spillet, da Maren Svendsdatter og Povel Jensen ved deres giftermål i 1662 blev møllerfolk i Flyndersø mølle.

Maren Svendsdatters anden Mand Mads Christensen døde i 1696 og blev begravet på Estvad kirkegård den 13. december, 49 år 5 mdr., 2 uger og 3 dage gammel. Kort forinden stedfaderens død havde Svend Poulsen fået fæstebrev på møllen.

Flyndersø Mølle

I året 1638 skrev sognepræsten i Estvad og Rønbjerg sogne, Christen Nielsen Brunov en indberetning til professor Ole Worm i København om de to sogne; heri fortæller han at:

Sønden fra Æstvad Kircke liger en Mølle, kallis Fløndersø Mølle. Vesten fra Møllen liger en stor Søe, kommer aff Sønden oc Vesten; vandit aff denne Søe haffver Møllen sin Gang, løber øster på udi en liden Søe, kallis Fløe Søe, oc samme liden Søe løber i en stor Æe, kommer langt fra aff Sønden, løber østen om Æstvadgaardt oc nørpå om Skyw Slott oc udi Fyffueren.

Flyndersø mølle omtales første gang i 1463, men er sandsynligvis ældre. I 1871 ophørte dens virksomhed som følge af det, som det skulle vise sig, mislykkede forsøg på at udtørre Flyndersø.

I gammel tid var møllens funktion et meget nødvendigt led i gårdenens og landsbyernes hverdagsliv. Her ved møllen mødtes alle veje, ad hvilke bønderne på de stive vogne, forspændte med stude eller heste bragte deres korn, for at få det malet til mel eller gryn. I travle perioder som lige efter høst eller ind under jul kunne man godt komme til at vente i temmelig lang tid; men det var der taget højde for, i møllegårdens udhuse kunne dyrene få staldplads og foder og i stuehuset blev møllegæsterne selv trakteret. Flyndersø mølle lå ved den gamle adelsvej fra Holstebro til Skive, så også de vejfarende tog ind her for at få en bid brød og søge natlogi; handelsfolk faldt ind for at se, om de kunne gøre en handel; her samledes egnens folk iøvrigt for at høre nyt ude fra den store verden og for at tømme et glas brændevin eller to.

Flyndersø mølle var ligesom Hjelm mølle i Sevel sogn en underfalds mølle, mens Søndermølle i Sevel sogn var en overfalds mølle. Alle tre møller havde vand nok hele året, så det var praktisk talt kun stærk frost om vinteren, der kunne få dem til at standse. Dog var der forbud mod, at Flyndersø mølle gik om natten fra »Vor Frue tiid (25. marts) i Fasten og til Martini tiid (11. november)«. Det kom sig af, at Estvadgård havde en ålekiste ved møllestrømmen, og så dueede det jo ikke, om ålene strøg ud med møllelandet i stedet for at gå i den.

Fra arrilds tid og indtil 1813 hørte Flyndersø mølle under Estvadgård. En af dens ejere, Erik Nielsen Gyldenstjerne udstedte ved midten af 1400-tallet et gavebrev på 20 lybske mark (ca. 1800 kr.) af »Esthwath« mølle til den hellige Sankt Jørgens alter i Ribe domkirke; to mark af dette beløb skulle gå til, at der kunne holdes sjælemesse for giverens forældre; først med reformationen i 1536 bortfaldt denne ydelse til kirken. Møllen nævnes også senere i dokumenter og skiftebreve fra Estvadgård. Men især ved de skiftende mølles barkedåb i Estvad kirke får man et indtryk af den nære forbindelse mellem møllen og herregården.

Omkring midten af 1600-tallet hed mølleren Hans Eskesen. Han oplevede svenskekrigenes tid, som sikkert er gået lige så hårdt hen over møllen som over egnen i det hele taget. Om gæstgivergården Løvig ved Holstebro-Viborg vejen hedder det »Thiden och Steden haffuer giffuet årsag til stor Armod, eftersom det liger på en Land-Wey och Landpås«. Sagnet fortæller, at bønderne i det nærliggende Mogenstrup og Trandum brutalt blevet jaget ud af deres gårde og som flygtninge måtte gemme sig, hvor de kunne i digerne ved Karup å og i Rondesmose. En mand fra Trandum Skovby reddede under flugt sine to heste ved at slå dem løs i de uvejsomme Sovgaard buske ved Stubbergård; selv måtte han holde sig skjult i en rævegrav. I Sevel by blev to gårde, Toftgård og Vejgård brændt af. Mere tvivlsom er historien fra denne tid om, at Estvad-præsten med en af alterlysestagerne skulle have slået en svensk soldat ihjel i Rønbjerg kirke.

Det vides ikke, hvad der er blevet af møller Hans Eskesen; men den 3. februar 1662 blev Povel Jensen (ane 252) i Fløndersø mølle og Maren Svendsdatter



Det gamle stuehus til Flyndersø mølle.

(ane 253) i Jegerisgård viet i Estvad kirke, og deres slægt efter dem var derpå knyttet til møllen i over 100 år, indtil 1767. Efter Povel Jensens død i feb. 1672 giftede enken sig i 1674 med Mads Christensen, som derefter var møller i flyndersø mølle i 22 år. Under ham kom en ny virksomhed til møllen, idet der 1682 blev bygget en stampemølle. Stampemøllerne blev anvendt til at stampe det vævede uldtøj med, sådan at stoffet blev tættere, men også læder- og skindvarer kunne stampe; det var især garvere og feldberedere fra Skive, der udnyttede stampeværket ved Flyndersø mølle.

Det var, mens Mads Christensen var møller, at den store opmåling af hele landet fandt sted forud for en ny matrikel, der kom i 1688; heri blev møllens hartkorn takseret til 11 tdr. 5 skpr. 1 fdk. Efter Mads Christensen blev hans stedsøn Svend Poulsen møller indtil 1741; (ane 126) Svend Povelsens søn, Povel, der allerede i 1733 havde betalt 30 rigsdaler i indfæstningspenge til Benzons på Estvadgaard, overtog derefter møllen. Efter hans død giftede enken Bodil Andersdatter sig med Søren Jensen Bierre i 1756. Ved hans død i 1768 kom med møller Peder Hansen Krogh en ny slægt til Flyndersø mølle.

Ane nr. 254.

Jens Hansen.

Han boede i Godrum i Sevel sogn. Han døde i 1689 og blev begravet på Sevel kirkegård den 5. maj.

Han var gift med

Maren Pedersdatter.

Hun levede endnu 1705 i Godrum i Sevel sogn.

I matriklen fra 1688 for Sevel sogn, er der en gård, der hedder Øxenholtgård; den ejes af Segelmand, men er beboet af Jens Hansen. Gårdens hartkorn blev ved den nye matrikel nedsat fra 1 td. 5 skp. 2 fdk. 2½ album til 1 td. 1 skp. 2 fdk. 2 album.

I skoleprotokollen for Sevel sogn 1742 bor Niels Espersen i Goederomme, hvis hartkorn er 1 td. 1 skp. 2 fdk. Ingen anden ejendom kommer i hartkorn så nær til det for Øxenholtgård angivne, hvorfor jeg antager, at de to er identiske.

Maren Godrum var jordemoder; først på året 1705 bragte hun Anders Pedersen Soldats tvillingedøtre til verden; men som præsten skriver i kirkebogen »in casu necessitatis«, for nødvendighedens skyld, måtte jordemoderen, Maren Godrum, straks døbe børnene; de fik navnene Anne og Cidzel.

I Jens Hansens og Maren Pedersdatters ægteskab var datteren **Maren Jensdatter**, der formodes at være identisk med mølleren i Flyndersø mølle, Svend Poulsens kone. Se ane nr. 127, side 93.

1697, 25. søndag efter trinitatis er der troløvelsesgilde i Godrum for Christen Jensen og Karen Jensdatter, hun er måske sammen med tre af de overværende gæster, nemlig Peder Jensen Godrum, Sidsel Jensdatter og den ovennævnte Maren Jensdatter, og så Jens Hansens børn.

Maren Jensdatters tip⁵oldeforældre

Ane nr. 392.

Christen Christensen Hellund.

Han boede i Haugård i Fly by i tiden 1642 – 1672.

Hans søn **Jacob Christensen Hellund**, der var gift med Maren Jacobsdatter, overtog senere fæstet efter sin far. Se ane nr. 196, side 96.

I en mandtalsliste fra 1629 hedder beboerne i Haugård Jacob Sørensen og Søren Jacobsen; det ligger nært at antage, at Jacob Sørensen var svigerfar til Christen Christensen Hellund, hvis søn jo hed Jacob. Søren Jacobsen kan muligvis være Jacob Sørensens søn og altså en bror til Christen Hellunds kone.

I lensregnskaberne for 1639 finder vi under rubrikken »Stedsmål«:

»Jac. Sørensen stedede en halv gård i Flye, gav ingen fæste af årsag, den var forfalden, og han skulde bygge og forbedre den.«

Ane nr. 501.

Maren Jepsdatter.

Hun var født omkring 1609 og døde i Bersholm og blev begravet den 26. marts 1695.

I deres ægteskab var børnene:

1. **Jep Maltesen**, født ca. 1644. Se ane nr. 250, side 98.

2. **Peder Maltesen**, gift med Inger Christensdatter Smed fra Kisum.

3. **Maren Maltesdatter**, gift med Knud Simonsen i Øxenvad.

4. **Anne Maltesdatter**, gift med Niels Olesen i Ugelstrup i Ryde sogn.

Efter at Maren Jepsdatter havde mistet sin første mand, giftede hun sig anden gang med Jørgen Christensen fra Dueholm i Sevel sogn. Han døde i 1790; der var ingen børn i dette ægteskab.

Ane nr. 498.

Mads Jensen Bonde.

Han boede i gården Kardyb i Dommerby sogn og ejede sammen med sin bror Bjørn Jensen ved 1638 selvejergården Svalegaard i Fly.

Hans søn Niels Madsen boede i Vestergaard i Fly og hans datter **Karen Madsdatter** var gift med den senere medejer af Svalegaard Christen Pedersen Fly. Se ane nr. 249, side 98.

Ane nr. 506.

Svend Nielsen.

Han boede ved år 1660 i Egerisgård i Skive Landsogn. Hans medfæster i gården hed Roer Olesen. Gården var fæstegård under Estvadgård gods.

Han havde datteren **Maren Svendsdatter**. Se ane nr. 253, side 98.

Hun blev gift med møller Poul Svendsen i Flynder sø mølle. Desuden var der en søn, **Jens Svendsen**, der i 1662 afløste faderen som fæster i Egerisgård. Her døde han i 1699. Han havde en datter Voldborg Jensdatter, der i 1690 blev gift med Christen Nielsen i Åkjær i Fly sogn.

Da Brønsdorff i 1710 fik skøde på Estvadgård, boede Peder Roersen og Svend Jensen i Egerisgård, så det ser ud til, at de samme to slægter stadig boede der. Gården havde et hartkorn på 6 tdr. 3 skp. og 3 fdk.

Ane nr. 500.

Malte N. N. Hans efternavn kendes ikke. Han boede i Bersholm i Estvad sogn henimod midten af 1600-tallet.

Han var gift med

Maren Jensdatters tip⁶oldefar

Ane nr. 996.

Jens Pedersen.

Han boede i gården Kardyb i Dommerby sogn. Han stammede måske oprindeligt fra Storgaard i Fly, som var en gammel selvejergaard. I hvert fald boede der her 1610 – 12 en selvejer Jens Pedersen, som i 1613 fæstede gården Rosborg i Mønsted for 120 rdl. I 1616

kvitterede han for at have fået sine fæstepenge tilbage, fordi Rosborg skulle udlægges som kaptajnsgård. Men i 1617 hed den nye mand i Kardyb, Jens Pedersen, der blev afløst som ejer af gården i 1623 af sin søn Peder Jensen. Ydermere ved vi, at Kardyb havde rettigheder i Fly-gårdene Gammel Baggsgaard, Storgaard og Svalegaard. Og når vi betænker, at der i



hele Fjends herred næppe var mere end 5 eller 6 selvejere, er det usandsynligt, at der netop på samme tid skulle være to af samme navn.

Jens Pedersen i Kardyb havde børnene:

1. *Peder Jensen*, der som nævnt 1623 fik Kardyb, og det er sandsynligvis ham, der samme år fik Storgaard i Fly. Fra 1649 nævnes en selvejer Peder Jensen i Bregendal; han blev senere ejer af den gamle selvejergård i Vroue, Søndergaard.

2. **Mads Jensen Bonde**, der 1638 ejede Svalegaard i Fly. Se ane nr. 498, side 101.

3. *Bjørn Jensen*, der var broderens medejer af Svalegaard. Hans datter synes at have giftet sig med

Christen Kirkegaards (ane nr. 248) medejer af Svalegaard, Poul Nielsen Bjerregaard. Dennes søn og arvefølger bar i hvert fald det ret sjældne navn, Bjørn.

4. *Lauritz Jensen*, han nævnes 1652 i gammel Baggesgaard i Fly, en anden af de gamle selvejergaarde.

5. *Niels Jensen*, han nævnes i et skøde fra 1668, hvor der handlede om en »anpart udi den gård i Flye, som kaldes »Bagissgaard« som salig Niels Jensen, barnefødt i Kardyb har solgt«; så han er muligvis også en søn.

6. *Maren Jensdatter*, hun nævnes i forbindelse med en tinglysning af et skøde i 1667, som boende i Kardyb, og hun er muligvis en datter.

BERS-SLÆGTEN

Jacob Madsen Herrup

og

hans forslægt

Øster Herrup omkring 1920.



Jacob Madsen Herrups forslægt (på fædrene side)



Jacob Madsen Herrups forslægt (på mødrene side)



BERS-SLÆGTEN

Jacob Madsen Herrup

og

hans forslægt

Jacob Madsen Herrup

Ane nr. 1.

Jacob Madsen Herrup.

Han blev født den 3. april 1843 i Vinggård i Fly sogn, som søn af gårdmand Mads Jensen Bers og hustru Mette Pedersdatter i Vinggård i Fly. Han blev hjemmedøbt og derpå fremstillet i Fly kirke den 28. maj 1843, båret af pigen Mette Nielsdatter fra Tastum. Fadderne var gårdejer Søren Mogensen Bregendahl, Fly, Peder Jacobsen og Jacob Sloth samt pigen Ane Pedersdatter alle af Vridsted.

Jacob Madsen døde i Herrup i Sevel sogn den 10. maj 1938, 95 år gammel. Han ligger begravet på Sevel kirkegård.

Han blev gift i Sevel kirke den 19. marts 1869 med fruentimmeret Maren Jensdatter i Harrup i Sevel sogn. Forloverne var gårdejerne Jens Chr. Jensen, Herrup og Peder Madsen, Vinggård i Fly.

Om dette ægtepar se iøvrigt afsnittet: »Fruentimmeret, der blev gårdmandskone«, side 55.

Maren Jensdatters forslægt findes side 51.

Enestegården ved alfarvej

Mere end til noget andet sted i hele den egn, vor slægt hører til i, er den knyttet til Herrup i Sevel sogn. Igennem tiden har der været nære slægtsbånd mellem alle de grene af slægten, som er behandlet i denne bog, og de to gårde, der stadig ligger, hvor bebyggelsen blev grundlagt, længe før historien kan berette om det. Og det er på sin plads, at der fortælles om stedet og dets folk gennem århundrederne netop i dette afsnit om Jacob Herrup, der i så høj grad har bidraget sit til at give Herrupnavnet god klang ikke bare i slægten, men i hele denne del af Vestjylland.

Selve navnet Herrup er sammensat af to ord. For at begynde med det sidste -rup, så indgår det i mange andre bynavne, og det betegner en udflyttergård eller

en bebyggelse i en rydning i den skov, der engang dækkede hele Danmark. Det andet ord i navnet er Her-, og det er sandsynligvis et mandsnavn- Herre eller Hæri; navnet fortæller altså, at her er den udflyttergård, som manden Hæri har grundlagt; vi kan gå ud fra, at dette skete i tiden mellem år 900 og 1100.

Vi skal et godt stykke op i historien, før vi træffer på Herrup-navnet. Da Iver Juel i 1547 af Kong Kristian købte Stubberkloster med underliggende gods, hørte Herrup med til dette. Året efter fik Iver Juel til ladelse til sammen med andre større gårde deromkring at lægge Herrup under Sevel birk i retslig henseende. Det tyder muligvis på, at Herrup fra første færd har hørt under Haderup sogn og ikke som nu under Sevel sogn.

Herrup var indtil ca. 1760 kun én gård, en enestegård, der ikke havde mark- og driftsfælleskab med andre gårde. Den har sikkert været anset for en god gård; jordens ringe bonitet blev opvejet af arealets størrelse. Den ældste danske matrikel, der kom i 1664, ansatte gården til 7 tdr. 1 skp. hartkorn; en ny matrikel, der kom i 1688 forhøjede hartkornet til 9 tdr. og 1 skp. I den såkaldte markbog, der blev udarbejdet til brug ved denne matrikulering, gives der værdifulde oplysninger. Vi får at vide, at Herrupgårds jorder var opdelt i 13 års »gjøder«, hvoraf 5 hvert år blev besået, mens 8 lå i hvile. Sædskiftet var sædvanligvis 1 kærby byg, 3 kærve rug og 1 kærby havre, inden jorden igen lå i hvile de 8 år. Brødkornet fik man malet i Sønder mølle, der lå i nærheden, undtagelsesvis kunne man også bruge Hjelm mølle, men den lå en mil borte. Der kunne bjerges 2 læs godt hør samt 4 læs mosefoder; der var græsning til 32 høveder. Markbogen giver også de gamle navne på høje og marker. På Herrups jorder lå Touhøj, Mandhøj, Jehøj, Gildhøj og Takkehøj samt Erichs Kunch, der blev til Jerriksknot. Der er marknavne som Tingdal, Klepås, Røgelås og det mærkelige Askeflasvej.



Udsnit af Det Kongelige Videnskabernes kort fra år 1800.

Herrup lå ved den gamle landevej mellem Holstebro og Viborg. Ad den vej kørte Herrup-folkene, hvis de skulle møde for landsting eller snapsting i Viborg. Lidt vest for Herrup skilte Louring-vejen sig fra og gik over Feldborg, Grove og Kragelund ned til skovene omkring Funder, hvorfra man hentede tømmer både til vognhjul og til bygning af bindingsværkshuse.

I krigstider var der risiko forbundet med at bo så tæt på landevejen. Under svenskekrigene 1644 og 45 drog Torstenssons soldater flere gange ad denne vej. I et tingsvidne hedder det, at disse arme mænd (i Herrup) »mangen gang i den forleden ufredstid blev overfalden af fjenderne, som der lå i logemente og undertiden lå hos denne vej dage og nætter«. De fattige folk blev drevet af deres gårde udi marken, i kjær og moser, hvor de kunne fjæle sig i al hemmelighed, mens krigsfolkene tog deres korn i laden, deres heste og hopper i stalden, med hvad anden fattig formue i husene var, som klæder og linned, ja, selv vuggen, som de havde at lægge deres spæde barn i, borttog de. Tingsvidnet slutter med at meddele at »der var en stor ynck og bedrøvelse med dem« og »at de ikke havde så meget som at give et barn at bide på, da de kom i deres hus igen og fjenden var afrejst«.

I fredstid hændte det også, at fornemme folk kom til gårde under rejse. En augustdag 1681 rullede 4 rejsevogne ind i Herrupgård og adelsmændene Erich Kruse, Jørgen Pors og Niels Høg samt deres ledsage-

re bad om nattely og fortæring. De var på vej fra Viborg til Handbjerg Hovgård for efter en retssag at gøre udlæg i denne gård. De de næste morgen tog videre, betalte de for aftensmad og logi 4 rdl. 1 mark 6 skl. og for morgenmadsen 2 rdl. 3 mark 4 skl. Pigen i gården stak de 1 mark 8 skl. i drikkepenge.

Men folk er alle slags. En februaraften 1768 fik en vejfarende nattelogi i gården, hvilket resulterede i, at enken Maren Stephansdatter Kokborg, der opholdt sig i Herrup, 9 måneder senere nedkom med et barn. Alt hvad man vidste om manden var, at han hed Christen, og at han var fra Holsten. Men den stakkels Maren slap ikke så let; da hun nægtede at stå offentlig skifte i Sevel kirke, måtte hun i stedet for sidde 8 dage på vand og brød i Holstebro arresthus. Dertil kom, at hun ud af sin fattigdom måtte betale amtsstuen en bøde på 1 rdl. og 32 skl, som det med møje og besvær lykkedes pastor Gjesten og degnen Mads Lund at få inddrevet.

De store hedestrækninger her ved Herrup langs med landevejen var ofte tilholdssted for gemene røvere. I 1725 blev der oprettet postrute mellem Holstebro og Viborg; to gange om ugen, en gang i hver retning, kom postrytteren forbi Herrup. Engang ved midten af forrige århundrede forsøgte »Røde Mikkel« at overfalde postrytteren i heden vest for Herrup. Men posten var den bomstærke »Kræn Kjarhus«, der havde været kyrasser i Horsens. Han tog røveren i nakken og slæbte ham ved siden af hesten

til Skave kro, hvor man først drak alle hans penge op og derpå gennembankede ham, inden man lod ham løbe.

At gården var en enestegård, betød ikke, at der kun boede en bonde i den; i hele den tid, vi kender til, har der boet i hvert fald to gårdmænd sammen, muligvis en tid endda tre. De havde hver sin selvstændige del af stuehuset, men var ellers fælles om gården og dens drift. Man må vel formode, at den engang var i selveje, men i hele den tid, vi kan følge den, var den en eftertragtet fæstegård under skiften-de godser, indtil den i 1778 blev købt fri af de to bønder, der da boede i gården.

Omkring 1630 var det bønderne Knud Graversen og Peder Jensen, der boede sammen i Herrup. Knud Graversen synes at have været en rettænkende mand. Han var blandt de 12 kirkenævninge, som i 1630 på Sevel birketing svor den ulykkelige Maren Christensdatter fra Jatrup fri for trolddom, og han var blandt de 90 mænd fra Sevel sogn, der i 1642 gik i forbøn for pastor Jørgen Laursen Friis og bad om, at de måtte beholde ham som deres sognepræst. Peder Jensen synes derimod at have været af et andet gemyt. I 1634 fik han på Viborg landsting en dom for at have truet og undsagt sin gårdmand. Måske har han haft lidt for store tanker om sin egen betydning; hans kone Mette Madsdatter fra gården Gråsand i Grove var af de gamle nørrejske adelsslægter Kalf og Quie.

Peder Jensen boede endnu i krigsårene 1644–45 i Herrup, men nu var Knud Graversen borte og i hans sted finder vi Christen Iversen, der vel har været den yngre mand, hvis barns vugge fjenderne ikke sparede. Christen Iversen stammede sikkert fra Bjørnkjærgård i Sevel sogn, som hans brødre Laurids og Jørgen Iversen beboede, mens to andre brødre Jens og Peder Iversen boede i Trandum Kirkegård.

Christen Iversen synes nu ikke at have boet ret længe i Herrup, for i 1660 nævnes Laurids Jensen og Jens Espersen som bønder i gården. Laurids Jensen var nok egentlig til at begynde med tredje mand i gården, idet han nævnes sammen med Knud Graversen i 1642, da de begge gik i forbøn for deres præst. Han har så sandsynligvis boet sammen også med Peder Jensen og Christen Iversen.

Jens Espersen var derimod en ny mand i gården. Han synes at være kommet fra Fjends herred, idet han, samtidig med, at han var fæster i Herrup, i 1661 ejede en gård i Vroue by. Hans segl med et tydeligt I E (=Iens Espersen) findes bevaret på et dokument i rigsarkivet.

I begyndelsen af 1680'erne skete der generations-skifte i begge de to familier, der boede i Herrup. Det er uden tvivl Jens Espersens søn, Christen Jensen, der har overtaget sin faders del og havde sin mor hos sig. I den anden del havde nu Jens Lauridsen afløst sin far, Laurids Jensen; foruden ægtefælle havde også han sin mor hos sig; hun døde i 1688.

Christen Jensens kone Kirsten Pedersdatter, var fra Høstrup i Haderup og var en søster til Jens Peder-

sen, der boede i Kirkegård i Trandum. I hendes ægteskab med Christen Jensen fødtes der flere børn, og de fornemme faddere fra Stubbergård og fra flere præstegårde tyder på, at de var agtede folk.

Af børnene blev datteren, Kirsten Christensdatter, gift med Christen Hald i Sevel og derved stammomter til Haldslægten, der stadig har mange medlemmer i Sevel sogn. Se Jens Christian Jensen Halds forslægt side 37.

Christen Jensen døde i år 1700, og Kirsten Pedersdatter giftede sig igen året efter med Niels Christensen, kaldet Niels Herrup; sammen fik de sønnen, Peder Nielsen, i 1703; han overtog omkring 1724 faderens fæste i Herrup.

Den anden mand i gården, Jens Lauridsen, havde først været gift med Karen Christensdatter fra Nørre Østerskov i Ryde. Hun døde i 1700, hvorpå Jens Lauridsen giftede sig med en søster til Niels Hahl, Maren Jensdatter, der tjente hos pastor Scharschou i Sevel præstegård; hun fødte ham i 1702 sønnen, Jens Jensen, der ligeledes omkring 1724 overtog sin fars del af gården.

Herrup hørte på denne tid som fæstegård under Kjærgårdsholm, som i 1763 blev pantsat til præsten, Niels Secher, i Udbyneder; i den anledning oplyses det, at Herrupgårds hartkorn var delt ligeligt mellem de to bønder, Peder Nielsen og Jens Jensens eftermand, Jens Espersen, med ca. 4 tdr. 5 skp. til hver. Men mens Peder Nielsen skulle yde i årlig landgilde 2 tdr. rug og i rede penge 6 rdl. 4 mark, så skulle Jens Espersen af med 2 tdr. rug og 9 rdl. Der synes altså her at være en begyndende todeling af gården, der jo fortsattes, idet Peder Nielsens part blev til den nuværende Vester Herrupgård, mens Jens Espersens part blev til Øster Herrupgård.

Peder Nielsen, der jo havde overtaget sin fars del af Herrup 1724, blev 1728 gift med Maren Pedersdatter fra Dueholm i Sevel sogn; deres søn, Niels Pedersen overtog omkring 1766 fæstet på den halve Herrupgård.

Den anden fæster i gården, Jens Jensen, overtog som nævnt også omkring 1724 sin del af Herrup. Han blev gift i slutningen af 1724 i Sahl kirke med Sidsel Larsdatter fra Sahl præstegård. De fik året efter en datter, Maren Jensdatter. Hun ægtede 1751 Jens Espersen fra Mogenstrup i Sevel sogn, som således giftede sig til den halve Herrupgård. De to ægtefæller var iøvrigt i slægt med hinanden i 3. led, hvorfor de måtte søge allerhøjeste bevilling til at indgå ægteskab.

Herrupgården hørte som nævnt en tid under Kjærgårdsholm i Salling. I 1777 solgte godsejer Obel godset med tilhørende bøndergårde til godsejer Opitius på Rybjerggård ved Ringkøbing, som dog allerede året efter blev nødt til at afstå det igen, og nu benyttede de to bønder i Herrup sig af muligheden for at blive selvejere af hver deres halvpart af gården. Jens Espersen synes selv at have kunnet klare købet, mens Niels Pedersen måtte låne 400 rdl. af sin kom-

mende svoger, Svend Poulsen, i Krejlgård. Dermed var adskillelsen af de to gårde i Herrup fuldbyrdet. I 1796 blev jorderne udskiftet og dermed ophørte de mange hundrede års fællesskab. Det var dog først i 1817, at jorderne blev endelig opmålt og boniteret, og i 1822 fik de to gårde deres nuværende matrikelnumre, Øster Herrup nr. 4 og Vester Herrup nr. 5. De to selvstændige gårde vil herefter blive behandlet hver for sig og ført op til vore dage.

Øster Herrup, Matr. nr. 4.

Her sad altså som den første selvejer, Jens Espersen. I sit ægteskab med Maren Jensdatter havde han to døtre, Maren, der 1775 blev gift med Christen Mogensen fra Fly, og Dorthea, der blev gift med Jens Christensen i Øster Bjørnkjærgård. Efter Maren Jensdatters død giftede Jens Espersen sig 2. gang i 1769 med Kirsten Jensdatter fra Gunderup i Sevel sogn. I dette ægteskab var der to sønner, Esper Jensen, senere kaldet Esper Løvig og Jens Jensen, der i mange år var soldat i Holsten.

Jens Espersen døde i 1789, hvorefter Kirsten Jensdatter få måneder efter giftede sig med Jens Jensen fra Åkjær i Fly sogn. Selvom Kirsten ikke var helt ung længere, fik hun dog i dette ægteskab endnu to sønner, nemlig Jens Christian Jensen, født 1792, og Jens Jensen, født 1795. Denne sidste blev gårdmand i Åkjær, idet han giftede sig med enken i gården, Dorthe Mogensdatter.

Jens Christian Jensen overtog omkring 1818 forældrenes gård i Herrup. Han giftede sig et par måneder efter sin mors død i 1814 med Maren Christensdatter fra Gadegård i Sevel; hans far blev boende som aftægtsmand hos dem til sin død 1840. Jens Christian Jensen og Maren Christensdatter havde to døtre. Kirsten, født 1815, blev 1838 gift med Jens Christensen, kaldet Davidsen, i Søgård i Sevel sogn, men hun døde allerede i 1842, kun 27 år gammel, fra to små piger; hurtigt efter giftede Jens Davidsen sig med hendes søster Karen, der var født i 1818.

Den ældste pige af første ægteskab, Maren Jensdatter, kom efter moderens død til Herrup og gik i »datters sted« hos bedsteforældrene. Det blev hende, der overtog Herrup efter sin morfar, og ved hendes ægteskab den 19. marts 1869 med Jacob Madsen fra Fly, blev denne, der hurtigt blev kaldt Jacob Herrup, mand i Øster Herrup. Jens Christian Jensen døde 2 måneder efter de unges bryllup; hans kone, »gammel« Maren, døde som aftægtskone i gården 1873.

I Jacob Herrups ægteskab med Maren Jensdatter var der ti børn, foruden to, Maren havde, før hun blev gift med Jacob. I 1882 var gården på 180 tdr. land, deraf var de 60 tdr. land hede, som Jacob Herrup efterhånden fik opdyrket. En stor del af jorden blev senere udstykket til tre af børnene fra Øster Herrup nemlig, Kathrine og Jens Vittrup, Mette Marie og Jens Espersen samt Peder Christian og Kirstine Madsen. Der var 63 tdr. land tilbage, som den yngste

af de tolv søskende, Jens Madsen, som var født i 1888, overtog i 1915, efter at hans mor, Maren Jensdatter, var død. Jacob Herrup blev i gården som aftægtsmand og opnåede den høje alder af 95 år; han døde den 10. maj 1938.

Jens Madsen giftede sig 1923 med Ane Kirstine Jensen, født i Sahl 1886 og enke efter købmand Anton Nielsen. Deres datter Grethe Madsen overtog 1951 gården sammen med sin mand, Svenning Olesen fra Hesselbjerg på Mors, hvem hun blev gift med i 1947. De solgte i 1966 gården til dens nuværende ejer Knud Erik Thomsen.

Vester Herrup. Matr. nr. 5.

I denne gård var det som nævnt Niels Pedersen, der i 1778 blev selvejer. Han var gift med Kirsten Nielsdatter. De havde en datter, Karen Nielsdatter, født omkring 1767. Hun giftede sig i 1785 med den 36-årige Anders Povlsen fra Flyndersø Mølle, som derefter overtog Vester Herrup, mens Karens forældre gik på aftægt hos dem. Men allerede 1795 solgte Anders Povlsen gården til Peder Christensen, der sammen med sin kone, Maren Olesdatter, stammede fra Fly.

Anders Povlsen havde ved salget af gården taget et stykke jord på 17 tdr. land fra, hvorpå han byggede det hus, der senere blev kaldt Herruphus, og som stod til omkring 1911-12. Dette hus blev egentlig bebyggelsen til landsbyen Herrup, idet det var den første bebyggelse uden for de to Herrupgårde. Her flyttede Anders Povlsen ind med sin familie, der stadig omfattede hans svigerforældre; han døde Anders Povlsen 1807, mens den gamle Niels Pedersen først døde i 1822.

I Vester Herrup fik Peder Christensen og Maren Olesdatter en stor flok børn, men ni af dem døde som små. Af dem, der blev voksne, var den ældste søn, Ole Pedersen, født i Herrup 1795. Han blev gift i 1824 med Mette Cathrine Christensdatter, født 1802 i Søgård; hun var en søster til Jens Christensen (Davidsen) og var således faster til Jacob Herrups kone, Maren Jensdatter, i nabogården. De boede først en tid i Søgård, derpå var de hos hans forældre i Herrup, indtil de efter landbrugskrisen omkring 1828 selv overtog gården. De to gamle, der skulle have aftægt fra gården, havde skilt et stykke jord på 17 tdr. land fra, hvor de byggede en ejendom, hvortil de flyttede med deres endnu ugifte børn; den yngste søn, Christen Pedersen, overtog denne ejendom efter forældrene, men solgte den senere til fremmede. Det er den gård, der nu ejes af Niels Højris.

I Vester Herrupgård fødtes der Ole Pedersen og Mette Cathrine Christensdatter fire sønner og syv døtre, og det blev sønnen Christen Olesen (Kræn Wollesen), født i Herrup 1839, der kort før faderens død i december 1874 overtog gården, efter at han havde giftet sig med Maren Jensen, der var født i Lyngs sogn på Thyholm 1848, men kom til Herrup fra Hjerm. Maren tilhørte Indre Missions vækkelse, og der i deres hjem holdtes ved adventstid 1883 det

første missionsmøde i Sevel søndersogn, med lærer Lind fra Handbjerg som taler. De to Herrupgårde blev begge samlingssted for Indre Missions venner. Christen Olesen og Maren Jensdatter havde gården til 1896, da deres datter, Mette Catrine Olesen, født i Herrup 1876, giftede sig med Niels Nielsen Smedegaard, født i Borbjerg sogn 1872, som derpå blev ejer af gården.

I 1899 flyttede Christen Olesens datter Poulina Olesen (Line) og hendes mand, Peder Pedersen (Søndergaard) fra Borbjerg ind i en ejendom, der var udstykket fra Vester Herrup, og hos dem fik Christen Olesen og hans kone ophold. Maren Jensen døde i 1910; Kræn Wollesen døde i 1922.

I 1906 solgte Niels Smedegaard Vester Herrup til Niels Jakobsen, der var gift med Mette Møller. De kom til Herrup fra Måbjerg, men stammede begge fra Salling. På deres gamle dage købte de hus og boede i Vinderup, idet de i 1912 overlod gården til sønnen, Poul Christian Jakobsen, der var gift med Jacob Herrups datter, Maren. De flyttede i deres alderdom ned til Herrup by, og sønnen Oluf Jakobsen fik gården. Det var i 1952, og i 1961 solgtes gården til firmaet Korshøj & Knudsen, der udnyttede de rige forekomster af grus og ral.

Den nuværende ejer er Folmer Østergaard, der atter driver gården som landbrug.

Landsbyen Herrup.

På Herrupgårdenes hedestrækninger østpå opstod fra slutningen af forrige århundrede den lille landsby, Herrup. I de små huse boede i begyndelsen småhandlende, håndværkere og aftægtsfolk. I 1905 blev Mundbjerg skole revet ned, og en ny skole blev bygget i Herrup. I 1922 kom kirken til med kirkegården, og Herrup blev et særligt kirke-distrikt i Sevel sogn.

I 1919 blev en brugsforening stiftet på andelsbasis. I mange år blev mælken fra landbrugesejendomme i Herrup behandlet på Skave mejeri. Men det var en lang vej at køre; man sagde, at mælkekuskene ikke så deres familier ved dagslys i årets fire mørkeste

måneder. Men i 1929 byggedes et nyt mejeri i Herrup; det er dog nu nedlagt.

I de seneste år er der bygget menighedshus i Herrup, efter at missionshuset i Nautrup var blevet solgt; omtrent samtidig blev der også bygget et forsamlingshus.

Et stort nybyggeri af huse har fundet sted i årene efter 2. verdenskrig, især østpå fra kirken, hvorfra der er en meget smuk udsigt.

I de sidste 20 år er landskabet her omkring Herrup blevet ganske ændret på grund af udnyttelsen af grus- og ralforekomsten i undergrunden. Herved er de gamle hedeflader, der var skabt af smeltevandet fra sidste istid, og som udgjorde Herrups vidtstrakte jorder, blevet brudt i kunstige flade bassiner, adskilt fra hinanden af vejene, der forløber i det oprindelige niveau.

Bondebryllup i Sevel sogn for 100 år siden

Det var i 1869, at Jacob Madsen fra Vinggård i Fly blev gift med Maren Jensen fra Herrup i Sevel kirke. Man kan gå ud fra, at det har været et bryllup, som det blev holdt på disse egne for ca. 100 år siden.

Deres datter Kirsten, der blev gift med Anders Søndergaard fra Djeld, har fortalt sin datter Anna Søndergaard, hvordan et sådant bryllup formede sig.

Folk, der skulle med til brylluppet, blev indbudt 8 dage før bryllupsdagen. Bydemanden var en af den nærmeste familie eller en god nabo. Når bydemanden kom ind, blev han stående ved døren, tog sin kasket af og sagde:

»Godaw, A er u'er å bye te bøjel; A skul' helsen fræ æ brøfolk å djer foræller, om I vil vær så gue å kom te bøjel ve N. N., å møed o æ måen æ klok 9 te frokost, følle mej te kjærk, å hjem ijan å så blyv å delta' i æ fest«.

Det var skik, at fra det hjem, som var indbudt til bryllup, gav man »sænd« til det hjem, hvor brylluppet skulle holdes (det var som regel i brudens hjem).



*Fansfare ved større bondebryllup.
Xylografi 1884.*

»Sænd« bestod af madvarer: smør, æg, kød, pølser, fjærkræ, mælk og fløde. De, der kom med »sænd« fik så en rund sigtekage (en kavring), lidt søsterkage eller kringle med hjem.

Opvarterne mødte først på bryllupsdagen, dernæst spillemændene; det var gerne folk fra egnen.

Hver gang, der kom kørende eller ridende gæster, skulle der spilles et stykke. I forstuen stod en opvarter, der bød en skænk til hver, der kom, brændevin til mændene, mjød til kvinder og mindre børn, der var med deres forældre til festen.

Når gæsterne kom ind i stuen, blev de budt til bords, som var dækket med godt hjemmebagt brød og sigtekage, smør og æg, flere slags kogte og spegede pølser, saltet kød, rullepølse og ost, foruden godt hjemmebrygget øl og en god gammeldags kornbrændevin. Når et hold var færdigt ved dette bord, blev de budt til kaffebordet, der var dækket med flere slags kager og kringler, gode hjemmebagte sager; de, der ville have en kaffepunch, fik den.

Nu nærmede tiden sig, at man skulle til at tænke på kirketuren. Det var ikke alle, der havde en særlig fjedervogn til kørebrug, men så brugte man en almindelig arbejdsvogn, hvorpå en agestol var spændt fast. Vognen var naturligvis vasket og smurt i dagens anledning, og seletøjet var fint pudset til turen. Også hestene var pyntede, halerne var flettede og opbundne, Mankerne var iflettet med røde og hvide garn. Især forridernes heste var fint pyntede; der var 4-6 forridere alt efter gæsternes antal. Når vognene var færdige til at køre og forriderne var ankommet, var der en mand til at ordne rækkefølgen af vognene, der skulle køre til kirken. Forriderne holdt opstillet i en lang række. På signal faldt de nu ind foran rækken to og to ved siden af hinanden.

Den første vogn var reserveret spillemændene; brudepigerne kørte med den næste. På den efterfølgende vogn skulle bruden sammen med den nærmeste familie have plads. Dersom brudgommen var tilstede i bryllupsgården, kørte han sammen med sine forældre i den næste vogn. Derefter kom slægtninge, venner og naboer. Når henholdsvis brud og brudgom steg til vogns, skulle spillemændene blæse et stykke, hvorefter de skulle skynde sig, som de sidste, at komme op i den vogn, de skulle køre med. Når alt var i orden, blev der givet tegn til spillemændene, der straks lod hornene gjalde. Hele optoget satte sig i gang; forriderne red hurtigere, end følget kørte, og skulle gerne mindst to gange vende tilbage og hilse på brudefolkene, inden de nåede kirken.

Undervejs mod kirken blæste spillemændene et stykke ud for hver gård og hvert hus, de kom forbi. Når brudeskaren nåede frem til kirken, stod forriderne atter opstillet på række ved siden af hinanden. Spillemændene skyndte sig at komme ned af vognen, sådan at de kunne stå og spille, når brudefolkene steg af vognen. Forridere og brudepiger stillede nu op parvis og forrest, efter dem brudeparret, dernæst den kone, der havde smykket bruden, og hendes mand,

derefter kom brudeparrets forældre og nærmeste familie, og så de øvrige gæster, som det kunne passe sig. Når opstillingen var i orden, fik spillemændene tegn til at begynde på den march, hvortil man gik op til kirkedøren. Her tog spillemændene opstilling og fortsatte med at spille, indtil alle var kommet ind i kirken. Vielsen i kirken foregik efter ritualen, og efter vielsen bragte alle, der var i kirke, offer til både præst og degn.

Når folk gik ud af kirken, stod spillemændene udenfor døren, parate til at begynde at blæse, så snart de første kom ud i våbenhuset. Herefter gik de foran ned til vognene, og snart var alle vogne igen belæssede; nu sad brud og brudgom sammen på samme vogn. Når alle var færdige til afgang, blæstes der igen, og forriderne red afsted foran, og vognene faldt igen ind i rækken samme sted som før. Spillemændene blæste igen ved hver gård og hus, de kom forbi. Forriderne skyndte sig hjem til bryllupsgården, hvor de blev beværtet med kringle og en dram, glasset beholdt de. Så skulle de skynde sig tilbage og hilse på brudefolkene; de viftede med glassene i hånden for at tilkendegive, at de havde været i bryllupsgården.

Ved ankomsten til bryllupsgården blæste spillemændene igen, men så hurtigt det kunne lade sig gøre, skulle de af vognen og hen og blæse for brudefolkene, mens de steg af vognen. Efterhånden som folkene kom af vognene, blev de budt hen på kringle og dram.



Fjedervogn. Tegning af Kr. Noes.

Nu fik opvarterne travlt med at få folk til bords; det kunne godt tage lang tid, for de skulle sidde ordnet i forhold til slægtskab og betydning. Mens dette foregik, fandt spillemændene ud til kogekonen i køkkenet, hvor de fik al den suppe og alle de gode sager »di ku' sæt ni'er«; det kunne godt komme til at vare længe, inden de fik noget igen.

Når gæsterne var kommet til bords, blev middagsmaden serveret. Der var suppe med boller og gulerødder og brød til; man forsynede sig fra store fade, der stod midt på bordet, derefter kød, som suppen var kogt på og dertil sovs, kartofler og brød; så fulgte sødsuppe med svedsker og rosiner, og til sidst en god kringle med sukker på, bagt af bygmel, smør og fløde.

de, dertil et glas vin, brændevin eller mjød, alt efter, hvad man havde, og hvad folk helst ville have.

Under spisningen skulle der spilles »over borde«. Når gæsterne begyndte at spise, kom spillemændene for at spille violin; de skulle spille tre numre i hver stue, mens måltidet stod på.

Bordtaler kendtes ikke den gang på landet.

Mens de fik kringle og dram, kom en opvarter med en tallerken og bad om en skærv til at få vejen til kirken forbedret, som man sagde; det var nu spillemandspengene, man samlede ind på den måde.

Før man gik fra bordene, blev der sunget en salme og tilsidst bedt en takkebøn for maden.

Så snart opvarterne kunne få ryddet et par borde, blev der dækket til opvartere, spillemænd, kogekonen og staldkarlene, hvis de ikke allerede havde spist i køkkenet.

Når de var færdige med spisningen, skulle bordene ryddes, og i storstuen skulle bordene flyttes ud, for at der kunne blive plads til at danse; når brudefolkene var kommet til stede, begyndte dansen med en vals; den dansede bruden med sin far, som derefter førte hende hen til brudgommen. Så spillede der igen en

vals, som blev danset af brudeparret, deres forældre og den kone, der havde smykket bruden, og hendes mand. Nu varede det ikke længe, før alle var på dansgulvet, og så kan det nok være, der kom gang i støvlerne. Efter nogen tids forløb skulle brudefolkene og den nærmeste familie til kaffebordet, der var dækket som om formiddagen. Når et hold var færdigt, kom et andet til, indtil alle havde fået kaffe, alt imens dansen fortsatte. Så blev det tid, der skulle spises mellemmad; bordene stod da dækkede med lige så mange slags god mad og drikke som til frokosten om formiddagen.

Efterhånden som alle var blevet beværtet, var det blevet langt ud på natten, og nogle af gæsterne var allerede taget hjem; men tilsidst skulle der igen drikkes kaffe og punch, og der skulle skåles med brudeparret. Inden der blev taget afsked med de sidste, var det ved at være hen på morgenstunden.

Men dermed var festen ikke forbi; på andendagen var de unge indbudt, og trediedagen var alle, der på den ene og anden måde havde hjulpet de to første dage, indbudt.

Jacob Madsens forældre

Ane nr. 2.

Mads Jensen Bers.

Han blev født den 28. september 1798 i Vingård i Fly sogn, Fjends herred som søn af gårdejer Jens Madsen Bers og hustru Anne Catrine Pedersdatter i Vingård i Fly. Han blev båret til dåben i Fly kirke af sin faster, Anne Madsdatter Bers. Han døde samme sted og blev begravet på Fly kirkegård den 3. april 1891 knap 93 år gammel.

Han blev gift i Fly kirke den 4. november 1824 med pigen

Ane nr. 3.

Mette Pedersdatter.

Hun blev født den 22. juli 1801 i Bjerregård i Fly sogn, som datter af gårdejer Peder Nielsen Dam og hustru Bodil Jacobsdatter i Bjerregård i Fly. Hun blev døbt i Fly kirke båret af Ane Pedersdatter, Lundø. Hun døde den 10. januar 1862 i Vingård og blev begravet på Fly kirkegård 61 år gammel.

I dette ægteskab var der 8 børn, alle født i Vingård i Fly sogn.

1. *Ane Catrine Madsdatter*; hun blev født den 8. juli 1825. Hun blev gift i Fly kirke i 1853 med gårdejer og sognefoged i Rønbjerg sogn, Niels Pedersen i Primdal, hvis slægt stadig har gården.

2. *Jens Madsen*; han blev født den 29. marts 1827 og blev gift med enken i Storgård i Fly, Karen Oles-

datter i 1851; efter hendes død solgte Jens Madsen Storgård og flyttede til Hagebro, hvor han giftede sig 2. gang med sin husbestyrerinde, Ane Catrine Laustdatter.

3. *Bodil Madsdatter*; hun blev født den 9. februar 1829 og blev gift i Fly kirke i 1853 med Thomas Pedersen Fly fra Primdal i Rønbjerg sogn. De fik en parcel fra Vingård, hvorpå de af ny byggede gården Lille Vingård.

4. *Peder Madsen*; han blev født åen 26. juni 1832, men døde knap 2 år gammel, den 3. april 1834.

5. *Peder Madsen*; han blev født den 22. februar 1835, og han blev gift i Vroue kirke i 1857 med Ane Kirstine Nielsdatter fra Damgård i Vester Børsting. Han overtog samme år Vingård, som hans børnebørn, Peder og Ane Kirstine Nielsen Vinggaard, nu ejer.

6. *Jens Christian Madsen*; han blev født den 20. december 1837 og blev gift i Rønbjerg kirke i 1865 med Inger Espersen fra Ejsing. Han var husmand i Egebjerg i Ejsing sogn.

7. *Peder Christian Madsen*; han blev født den 9. april 1840 og blev gift i Fly kirke 1865 med Kirstine Marie Nielsdatter fra Feldborg i Haderup sogn. De havde en ejendom i Sjørup i Vroue sogn. Sammen med en ung mand på 16 år kom han i 1876 ulykkeligt af dage ved en sammenskridning i en mergelgrav.

8. **Jacob Madsen**; han fødtes den 3. april 1843. Se ane nr. 1, side 106.

Mads Jensen Bers overtog gården Vinggård i Fly den 31. oktober 1828 efter sin far, Jens Madsen Bers. Det skete ved følgende skøde:

Undertegnede selvejergårdmand, Jens Madsen Bers af Fly sogn, Fjends herred, Viborg amt tilstår og herved vitterliggør, at jeg har solgt og afhændet, ligesom jeg hermed skøder og overdrager fra mig og mine andre arvinger, til min søn Mads Jensen og hans arvinger og efterkommere, min ejende og iboende gård, Vinggård kaldet, i Fly sogn af hartk. 4 tdr. 7 skp., som jeg ejer efter skøde læst 17. decm. 1822, samt Vingejorden af hartk. 4 skp. tilligemed kirkekorn og qvægtiende af samtlig det anførte hartkorn.

Og da køberen, indbemeldte min søn, Mads Jensen, for indbemeldte ejendomme har fyldestgjort mig for den stipulerede købesum, 600 rdl. sølv, skriver 600 rigsdaler sølv, så skulle disse fra i dag af tilhøre ham, som hans lovlige ejendom, fri og frelst fra hver mands påtale – – – ligesom han dags dato har udstedt til sine søskende sin panteforskrivning, der ligetidigt med dette sit skøde vil blive tinglæst. Endeligt bemærkes det, at i nærværende overdragelse ikke er indbefattet det hus i Fly by, som jeg har med Vingjorden tilkøbt mig, hvilket hus eller rettere hvilken bygning jeg udtrykkelig forbeholder mig.

Den nævnte panteobligation, som Mads Jensen skulle udstede til sine søskende lyder således:

Undertegnede Mads Jensen, Fly tilstår og hermed vitterliggør, at jeg dags dato er blevet tilskødet af min fader, Jens Madsen Bers hans gård Vinggård, imod tilføjende er bleven gjæld skyldig til mine søstre således: a. til Ane Catrine Jensdatter, 96 rdl. 3 mk. 9 skl. sølv, samt en sengs klæder (eller 19 rdl.) og fuldt bryllup. b. til Mette Marie Jensdatter, 96 rdl. 3 mk. 9 skl. sølv, samt en sengs klæder (eller 19 rdl.) og fuldt bryllup, hvilket alt er dem tilholdt ved skifteslutning den 19. decem. 1822, efter deres moder Johanne Pedersdatter, og hvilket har indestået hos vor fader imod contract, læst 24. decm. 1822. c. til Else Jensdatter, 47 rdl. 3 mk. sølv, en sengs klæder (eller 19 rdl.) og fuldt bryllup, og endeligt d. til til Ane Marie Jensdatter, 47 rdl. 3 mk. sølv, en sengs klæder (eller 19 rdl.) og fuldt bryllup, hvilket alt ved disse to er tilholdt skifteslutningen den 20. novb. 1807 efter deres moder Ane Catrine Pedersdatter, og hidtil har indestået for samme vor fader ifølge obligation af 6. juli 1808, læst d. 20. samme md. og år.

Disse således anførte capitaler og præstationer, har jeg imidlertid ved overtagelsen af min faders gård forpligtet mig til for hver, især af bemeldte mine søstre, at forhøje til 150 rdl. sølv. – – –

Da Mads Bers og hans kone selv blev gamle, solgte de gården til sønnen, Peder Madsen og der blev oprettet en aftægtskontrakt den 21. oktober 1857, hvori denne forpligtede sig til at lade forældrene blive i gården; men skulle de ønske at bo for sig selv, skulle der bygges et særligt aftægts hus, 12 alen langt og 10 alen bredt – eller der kunne indrettes en lejlighed i 6 fag af det østre udhus; i så fald skulle der bygges skorsten og sættes en gruekeddel. De gamle skulle have lov at benytte gårdens brønd; deres brødkorn skulle de have frit kørt til og fra mølle; skulle de blive syge og affældige, skulle de have en pige til hjælp. De havde desuden ret til 4 årlige rejser, hver på 4 mil. Når de flyttede i deres lejlighed, måtte de tage de

nødvendige møbler med sig. Desuden var der de udsælgelser, de året igennem skulle have:

Fremdeles nyder mine forældre deres føde eller kost og anden fornødenhed i min husstand, men så snart de ikke længere finder sig tilfredse dermed, da skal jeg til den mig foreskrevne tid og stedse levere årlig frit i deres lejlighed i gode og sunde forsvarlige varer: 4 tdr. 2 skp. rug og 2 tdr. 1 skp. byg, halvdelen 1. nov. og 1. maj. 1 tdr. og 3 skp. kartofler, som leveres hver år til nov., 2 lspd. smør, som leveres med 2½ pd. den 1. i hver måned og 2 pd til julen. 1 lspd. og 6 pd. ost, som leveres med 8 pd. den 1. juli og 14 pd. i dec. md. 2 lspd. mellem flæsk, som leveres med 8 pd. fersk lige før jul, og 24 pd. røget i marts måned. 3 flæskepølser til jul. ½ lspd. talg til 1. nov. 4 lspd. oksekød, fersk og 8 pd. fårekød til jul inden 24. dec. 4 pd. tør fisk til pinsemarked. 8 snese hønseæg med 1 pd. af gangen efter som påfindes. 1 lspd. grov salt. 1 pd. humle. 4 pd. ister og 10 pd. hør på anfordring. 150 stk. grønkål om efteråret med fornødent beskyttet sætteplads i vinterhaven, står til næste kåltid. 8 rdl. penge på anfordring. 8 potter kornbrændevin, som leveres med 4 potter til jul, 2 potter til påske og 2 potter til pinse. 8 læs skudtør v. 30 snese. 2 læs hedetør v. 10 snese og 1 læs lyng, som leveres og i hus lægges inden 1. august. 2 potter nymalket mælk daglig fra 1. maj til 1. nov. og 1½ potter daglig fra 1. nov. til 1. maj – og er aftægtsfolkene derfor berettigede til at overvære malkningen og modtage mælken lige fra spandene.

Til hvilken som helst tid udtager mine forældre af gårdens fåreflok 4 får, som frit fodres og græsses og passes for dem tilligemed yngelen til Mortensdag, og skulle noget får ved uheld afgå, leveres aftægtsfolkene stedse et nyt får i stedet for til brug.

Når mine forældre ved døden afgår, bekoster jeg deres anstændige begravelse efter skik og brug, imod som vederlag herfor at tilfalde alle deres efterladenskaber.

Vippebrønd. Tegning af Kr. Noes.



Da Mads Jensen Bers døde i en meget høj alder, blev følgende tanker nedfældet på papiret:

Tanker ved aftægtsmand Mads Jensens begravelse den 3. april 1891.

Gamle Mads så først dagens lys i Fly by, mens byen lå samlet nede ved bækken, den 28. september 1798 og døde i udflyttergården, Vinggård, den 26. marts 1891, i den høje alder af 92½ år. Han har alle sine dage været en rask mand med et ualmindeligt godt helbred, da han i de mange år, han levede, næsten aldrig har været syg. Rigtignok måtte han ligge til sengs i de sidste 3–4 år af sin levetid, men dette var ikke begrundet i, at han var syg, men mere i, at hans kræfter var sådan svækket, at han ikke magtede at gå eller holde overkroppen oprejst, når han sad op, ellers var han indvortes frisk, indtil en 8–14 dage før han døde en blid og rolig død. For omtrent 34 år siden afstod han gården til sin søn Peder Madsen og dennes hustru Ane Kirstine, der passede og plejede den gamle med en ømhed og kærlighed, der sømmer sig kristne mennesker; dette var også en stor lykke og glæde for den gamle, der uden dette vilde have følt sig meget ulykkelig på sin mørke vej. Da han så blev sengeliggende, trængte han især til omhu og kærlighed, og dette blev ham også rigelig tildelt, såvel af søn og sønnekone, som og af deres gode børn, og det er godt nu, at de havde været gode mod gamle Mads, thi så er der ikke noget, der bagefter nager samvittigheden, nu da den hjælpeløse gamle har lukket sine øjne. Det må have været underligt for gamle Mads at tænke tilbage på den lange tid, han havde levet, de mange forandringer, der er sket både i den ene og den anden retning, de mange glædelige og til tider også meget sørgelige begivenheder, der er sket i hans levetid. Han har således oplevet, at der er gået 4 blodige krige hen over vort land, men også de mange kristelige og folkelige sammenkomster, har glædet ham i mange år. Gamle Mads var en meget kendt og agtet mand i vide kredse, både som sogneforstander, sognefoged og læg(ds)mand, og han var tillige en af datidens bedste musikere.

(Her er revet noget af papiret af).

Da han havde været gift i 37 år, døde hans elskede hustru, Mette Pedersdatter, og 4 af hans 8 børn vare gåede forud for deres gamle fader.

Hvis den gamle Mads havde haft sit syn, vilde han have set en talrig flok omkring sig af børn, børnebørn og børnebørns børn, omtrent 400. Ikke alle børnebørnene og slet ingen af sine børnebørns børn har Mads nogensinde set, han har jo været blind i 40 år. Når han vilde ud i byen eller til kirke, lod han sig vejlede af een eller anden lille barnehånd, hvilket som oftest knyttede de små ledsagere nærmere til den gamles hjerte. Til kirken vilde han gerne, dels for at høre ordets forkyndelse og dels for sangens skyld; skønt han var blind, var hans hørelse skarp, og han sang altid med af den grund, at han for en stor del kunde salmerne udenad, hvilket han gjorde sig stor umage for, da han mærkede, at synet vilde svigte ham. Efter sigende kunde man altid høre, når gamle Mads var i kirke, da han ikke, som så mangen anden nu om stunder, lod det være nok med en sagte mumlen, men sang af hele sit hjerte, og sit fulde bryst til et følgeværdigt eksempel for andre.

Idet vi nu er samlede her for at vise den gamle hæderlige mand, fader, bedstefader og oldefader den sidste ære, da lad os mindes et ord af den gamle tålmodige Job, der, da ulykken ramte ham hårdt, udbrød: »Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet«.

Det kunne synes for udenforstående, at det måtte være et hårdt slag for gamle Mads at måtte miste et af livets største timelige goder, nemlig synet. Han måtte jo i de sidste 40 lange år af sit liv vandre om i blinde, men dog har vist aldrig nogen hørt ham klage over den ham tildelte skæbne, om han også en enkelt gang kan have ladet en ytring falde om, at han var lykkelig, (om) man havde sit syn; men dette må ikke betragtes som en klage af hans mund over Guds tilskikkelse med ham, men snarere som en opfordring til dem om at takke Gud Fader i himlen for den store lykke, at han lod dem beholde deres gode syn. Nej, gamle Mads tog sin svaghed, som en Guds tilskikkelse og kunde altså sige det første af Jobs ord efter: »Herren gav, Herren tog«; men man tager vist ikke meget fejl, når man mener, at han også har kunnet eftersige det sidste. Thi når en tung skæbne rammer os, og vi så tålmodig bærer den som en Guds tilskikkelse uden knur og tilmed stoler på Guds nåde og barmhjertighed, må vi så ikke sige, at deri ligger en lille lovprisning af ham, »der råder bod på støvets ve og våde«, og det var nok det gamle Mads gjorde; thi nok var hans legemlige øje lukket, men hans åndelige øje var ikke lukket, i den henseende vandrede han ikke i blinde, uden i sit hjerte at vide, hvor han skulle hen om hjælp og trøst for sin udødelige sjæl. Thi af hjertet kunde han love og prise Gud og synge til hans ære.

(her mangler igen noget).

— — — så har Gud også hjulpet ham over de svære stunder og lyst for det gamle legeme, så han kunde finde vejen igennem dødens mørke port, og ført ham hjem i troen på en evig frelser.

Hjælp du, oh Gud, os alle til ved din nåde og kærlighed, — om vort legemlige lys lyser klart eller dunkelt for os, — at dog det lys, du selv har tændt, må blive ved at lyse for os, selvom det truer med at slukkes. Og vi beder dig så mindelig, at du endelig vil være os nådig, ikke at lade lyset slukkes, men bevare det, så det må brænde med en klar og rolig flamme, dit hellige navn til ære, så vi også måtte kunne sige af et ærligt og oprigtigt hjerte: »Herren gav os vort jordeliv, Herren tog det, men Herrens navn være evig lovet«.

Peder Madsen

I sin efterladte erindringsbog »Muld og Mænd«, omtaler Jeppe Aakjær Mads Jensen. Han efterlyser i et kapitel om møllerkongen Jens Feldingbjerg og hans slægt en gammel vise om »Skjøn-Anna«; og han fortæller, hvorledes han i sin grønne ungdom sad aften efter aften og hørte på den gamle visesanger, Mads Bærs i Vinggård, og han er sikker på, at han ville kunne have sunget visen, om han havde levet. Men han havde på det tidspunkt hvilet i sin grav på Fly kirkegård i snart 50 år.

Jacob Madsens bedsteforældre

Ane nr. 4

Jens Madsen Bers.

Han blev født i 1758 i Bers i Estvad sogn og døbt i kirken den 4. maj som søn af fæstebonde Mads Jensen og hustru Else Jensdatter i Bers. Han døde den 4. februar 1840 som aftægtsmand i Vinggård i Fly sogn og blev begravet på Fly kirkegård 81½ år gammel.

Han blev viet i Fly kirke den 11. november 1794 til pigen

Ane nr. 5

Anne Catrine Pedersdatter.

Hun blev født omkring 1770 i Vestergård i Fly sogn, som datter af gårdmand Peder Christensen og hustru Mette Jensdatter i Vestergård. Hun døde den 12. oktober 1807 i Vinggård i Fly og blev begravet 34 år gammel.

Det var Jens Madsens andet ægteskab. Han var blevet gift første gang den 1. juli 1788 i Fly kirke med enkekonen Mette Knudsdatter, født i 1741, altså 17 år ældre end sin mand. Hun var enke efter Ole Espersen, der døde i Vinggård den 19. januar 1788. Der var fra dette ægteskab en voksen datter, Maren Olesdatter, som var gift med Peder Christensen i Herrup i Sevel sogn, i nabogården til den gård, hvor Jens Madsens sønnesøn Jakob Madsen Herrup skulle blive gårdmand; så noget kendskab har folkene i Vinggård haft til familien i Øster Herrup.

I Jens Madsens andet ægteskab med Anne Catrine Pedersdatter var der følgende 7 børn:

1. *Mette Catrine Jensdatter*, født 11. august 1795, død 2. december s. år.

2. *Mette Catrine Jensdatter*, født 21. september 1796, hun blev gift med Peder Jacobsen i Trevad i Vridsted sogn.

3. *Mads Jensen*, født 28. september 1798. Se ane nr. 2, side 112.

4. *Else Jensdatter*, født 14. maj 1801; hun blev gift med Jens Sørensen fra Stoholm.

5. *Anne Marie Jensdatter*, født 7. september 1803; hun blev gift med Christen Pedersen i Trandum by, Sevel sogn.

6. *Peder Jensen*, født 1. marts 1806.

7. *Anne Catrine Jensdatter*, født 11. oktober 1807; hun døde knap 5 måneder gammel.

Denne piges fødsel kostede moderen livet, og først på året, den 22. februar 1808 giftede Jens Bers sig tredje gang med en søster til hans anden kone, **Johanne Pedersdatter** fra Vestergård i Fly. I dette ægteskab var der følgende 8 børn.

1. Anne Catrine Jensdatter, født 7. oktober 1808, hun blev gift med Anders Hansen fra Iglø, han døde dog året efter, og Anne Catrine giftede sig igen med Iver Christensen fra Estvad.

2. *Kiersten Jensdatter*, født 26. oktober 1809; hun døde 3 mdr. gammel.

3. *Kiersten Jensdatter*, født 3. december 1810; hun døde 8 uger gammel.

4. *Christen Jensen*, født 1. juni 1812; han døde 6 uger gammel.

5. *Christen Jensen*, født 7. juli 1813; han døde 9 uger gammel.

6. *Mette Marie Jensdatter*, født 4. juni 1815; hun døde 29. nov. s. å.

7. *Mette Marie Jensdatter*, født 4. oktober 1817; hun blev gift med Christen Pedersen, Kjeldbjergus.

8. *Peder Jensen*, født 28. februar 1819; han døde 16. maj s. å.

Vinggård i Fly, hvor Jens Madsen fra Bers i Estvad sogn altså ved sit giftermål med enken i gården blev gårdmand, var fæstegård under Estvadgård Kloster. Den 21. juni 1788 fik Jens Madsen fæstebrev fra klosterets direktion.



Heraf fremgår det, at der var et hartkorn på 4 tdr. 7 skp. og 1 fdk., og der skulle ydes hoveri på Estvadgård samt foretages rejser for godset; desuden skulle der ydes i landgilde årligt 7 rdl. 2 mark.

Men den 27. juni 1807 fik Jens Madsen skøde på Vinggård, der således gik over til selveje; han skulle give 1600 rigsdaler for den. Det ser ud til efter de gamle protokoller, at skødet først blev tinglyst i 1822, samtidig med, at der blev holdt skifte efter Jens Madsens tredie kone. Denne uorden kan skyldes, at der herskede kaotiske tilstande i Danmark, ja, i hele Europa. Det var Napoleons-krigenes tid. Danmark havde prøvet på at holde sig neutral, men i 1807 kom englænderne og røvede vor flåde, hvorefter kronprins Frederik sluttede forbund med Frankrig. Den såkaldte fastlandsspærring, som englænderne havde iværksat, betød, at vi ikke kunne komme af med vore produkter, og en voldsom inflation endte i statsbankerotten i 1813. Mange måtte gå fra hus og hjem og måtte gå rundt og tigge det daglige brød. Det er på denne tid, at der blev bygget et fattighus i hvert sogn.

Men det ser dog ud til, at Jens Madsen har klaret sig igennem krisen, registreringen i forbindelse med ovennævnte skifte, viser et særdeles veludstyret bondehjem.

Gården lå, da Jens Madsen overtog den, inde i Fly by (Se kortet på side 119, gård nr. 4), men den blev i 1811 flyttet ud til sin nuværende plads. Ved købet til selveje var gården blevet forsikret i Landets Almindelige Brandkasse, og i 1820 blev der foretaget følgende omtaksation, der giver os en ide om bygninernes størrelse og anvendelse:

Anno 1820 den 17. juli har undertegnede branddirektør med taxationsmændene Jens Madsen og Søren Jacobsen fra Fly by, foretaget følgende taxationforretning:

På Fly byes mark.

En gård, Vinggård kaldet, ejes og beboes af Jens Madsen, forhen forsikret under nr. 26-16 for 620 rdl. sølv.

A. Stuehuset norden i gården, 15 fag, 9 alen dyb, ege under-, fyr overtømmer, klinede vægge, stråtag, indrettet til beboelse med loft, vinduer og døre, 2 jern bilæggere, 1 indmuret grubekedel, jern 4/4 lod, 1 bageovn og skorsten af ler med pibe af brændt sten,

tax. á fag 28 rdl. sølv 420 rdl.

B. Det vestre hus, 19 fag, 7 alen dyb, blandings under- og fyr overtømmer, klinede vægge med stråtag til stald,

tax. á fag 10 rdl. sølv 190 rdl.

C. Det søndre hus, 16 fag, 6 alen dyb, blandings under- og fyr overtømmer, med klinede vægge, stråtag, til bæster,

tax. á fag 14 rdl. 224 rdl.

D. Det østre hus, 17 fag, 7 alen dyb, blandings under- og fyr overtømmer, klinede vægge, stråtag, til fæ, får og vognport,

tax. á fag 8 rdl. 136 rdl.

Ialt 970 rdl.

Da Jens Madsens tredie kone døde i 1822, blev der foretaget en registrering af boet til efterfølgende skifte. Listen over, hvad der fandtes i boet, giver et in-

teressant billede af, hvad der fandtes af ting og dyr i Vinggård. (værdiansættelsen er udeladt)

I dagligstuen:
1 fyr bord,
stoler,
1 jern bilægger kakkelovn,
1 mælkeskab,
1 fyr skab,
3 stole,
1 klock.
På en seng:
1 dyne,
2 puder,
1 underdyne.
På en dito seng:
1 dyne,
2 puder,
1 underdyne.
På en dito seng:
1 dyne,
2 puder,
2 hølslæder,
1 underdyne,
3 tin bægere,
2 flasker.

I et kammer:
1 bord,
4 fade,
½ dus. tallerkener,
1 dus. do.,
½ dus. do.,
3 fade,
1 øltønde,
2 fjerdinge,
1 trug,
1 smøræske,
1 dragkiste,
derudi:
1 sæt blå damaskes klæder,
1 hvid forklæde,
1 hvid overlaskes kjole,
1 grøn dito,
1 sort do.,
1 hørgarns særk,
2 blågarns dito,
nogle huer,
1 silke kjole,
1 rød dito,
1 bomulds kjole,
1 firsells kjole,
1 dito.

I overstuen:

1 grøn kiste,
1 bord,
stole.

I et kammer:

1 blå og hvid dyne,
2 puder,

1 vadmels dyne,
1 ulden lagen,
omhæng,
1 kakkelovn,
1 bord.

I køkkenet:

1 skab,
1 bord,
1 qværn,
1 kåber kedel,
2 kahr,
1 øret kahr,
2 stripper,
1 stige,
1 øltønde,
1 skab,
1 salttrug,
1 temse + 1 kerne.

På loftet:

4 sække.

I gården:

2 høleer,
5 river,
1 øxe + 1 hammer + 1 hovtang,
1 spade,
1 sav + 1 bor,
2 lyngleer,
1 beslagen vogn,
2 træ vogne,
2 par træhjul,
1 ploug med tilbehør,
2 jern harver,
1 sæt hestetøj,
1 dito,
1 dito,
1 tre års hest,
1 hoppe med stjerne,
1 årings plag,
2 sorte heste,
2 sorte stude,
2 hvide dito,
1 hvid ko,
1 sort hjelmet ko,
1 grå dito,
1 dito,
1 do.,
1 hvid kvie,
20 gl. fåer,
12 lam,
2 moder får,
1 gl. soe,
1 gris,
1 hakkelse kiste med kniv,
2 skrav + lejerne,
1 slibesten.

I 1828 afstod gårdejer Jens Madsen Bers Vinggård til sin søn og svigerdatter, Mads Jensen Bers og Mette Pedersdatter, hos hvem han fik sin aftægt.

Ane nr. 6

Peder Nielsen Dam.

Han blev født i Lundø sogn og døbt i kirken den 25. marts 1752 som søn af Niels Pedersen Dam og hustru Karen Jensdatter. Han døde i Bjerregård i Fly sogn, som aftægtsmand den 6. maj 1831 og blev begravet på Fly kirkegård, 79 år gammel.

Han blev gift i Fly kirke den 10. marts 1786 med pigen

Ane nr. 7

Bodil Jacobsdatter.

Hun blev født i Bjerregård i Fly sogn omkring 1761 som datter af fæstebonde Jacob Pedersen og hustru Bodil Thomasdatter. Hun døde som aftægtskone i Bjerregård den 6. marts 1830 og blev begravet på Fly kirkegård, 69 år gammel.

Når Bodil Jacobsdatters fødselsår og dato ikke nøjagtigt kan angives, hænger det sammen med, at kirkebøgerne for Vridsted og Fly sogne gik tabt ved præstegårdens brand i året 1776.

I dette ægteskab blev der født 8 børn. De fem piger, der blev voksne, blev af pastor J. P. Lundø omtalt som »de fem skønheder fra Fly«.

1. *Anne Marie Pedersdatter*, født den 1. oktober 1786; hun er formodentlig død som lille.

2. *Anne Marie Pedersdatter*, født 4. september 1787, hun blev gift med Christian Jensen Vestergaard, Lerpøtgård i Fly.

3. *Karen Pedersdatter*, født 18. august 1788, hun blev gift med Niels Mogensen fra Tastum.

4. *Jacob Pedersen*, født 12. juli 1791, han døde knap 3 uger gammel.

5. *Bodil Pedersen*, født 21. august 1792, hun blev gift med Niels Chr. Knudsen, der var født i Søndermølle i Sevel sogn. De boede i Bjerregård i Fly.

6. *Ane Pedersdatter*, født 18. august 1796, hun blev gift med Jacob Knudsen, en broder til ovennævnte N. Chr. Knudsen. Deres forældre var døde, mens børnene endnu var små, og de var kommet ned til slægtninge i Fly. De boede i Grønbjerggård i Trevad.

7. *Mette Pedersdatter*, født 8. oktober 1798, hun døde som lille.

8. *Mette Pedersdatter*, født 22. juli 1801. Se ane nr. 3, side 112.

Ved sit giftermål med Bodil Jacobsdatter i 1786 fik Peder Dam fæstebrev på Bjerregård, der som fæstegård hørte under Hald gods ved Viborg.

Frederik Schinkel til Hald, Deres kongelige majestæts bestattet kammerherre og landsdommer udi Nørrejylland, gjør vitterligt, at da Jacob Pedersen, fæster af den halve Bjerregård i Fly, har udvalgt og antaget Peder Nielsen Lundø, som er forsynet med friheds pas, til at være hans svigersøn, så har han også desformedelst, endnu i hans levende live, villet forunde ham fæste på den halve Bjerregård, i forhåbning til hans skikkelige opførsel og forhold, således som herefter omstændeligen ansføres.

Thi er det, at jeg hermed steder og fæster den halve Bjerregård til bemeldte Peder Nielsen Lundø udi i hans og hustrues lifstid, dog på de vilkår, at faderen Jacob Pedersen, så længe han lever og det forlanger i alle billige måder, skal have en uindskrænket rådighed i boen til fælles

Stuehus af bindingsværk. Tegning af Kr. Noes.



bedste, og efter hans død leveres fuld besætning, inde og ude til al fornødenhed efter herskabets retsindige skriftlige mellemhandling, hvilket tillige skal stå, ifald disse forældre og børn skulde blive til sinds i levende live at sætte sig ud af fælligskab med hinanden, da forældrene forbeholder sig beqvem husførelse og ildebrand qvit og frit, så længe de begge eller en af dem lever; derforuden forbeholder de sig den bedste koe og 5 fåer at udtage, hvilke kreature af gården forsvarligen skal fodres og græsses, og endelig skal de unge folk til de gamle årligen til hvad tid, der fordres levere 3 tdr. rug og 2 tdr. byg, godt forsvarlig korn.

For det øvrige svares af denne halve gård, 5 tdr. 2 skp. 1 fdk. 2½ alb. hartkorn, den sædvanlige landgilde, 15 rdl. årligen til Mortensdag, så og et godt læs høe inden Sct. Olufsdag, ligesom og 1 rdl. huspenge af det halve rytterhus, som begge Bjerregårds fæstere vedligeholder, og enhver for sig betaler 1 rdl. til herskabet årligen med landgilden.

Ligeledes skal fæsteren uforsømmelig til sine bestemte tider og steder udrede og betale alle af gårdens hartkorn og familie påhengende kongelige skatter og contributioner, samt gården som nu i god tilstand befindes i alle måder forsvarligen vedligeholder og forbedrer efter fæstepligt og lovens bydende med medhørrighed og lydighed imod herskabet og deres beskikkede under fæstes fortabelse.

*Hald den 13. januari 1786
Fr. Schinkel.*

Ligelydende fæstebrev har jeg imodtaget og lover at holde mig samme vedbørligen efterrettelig.

Peder Nielsen Lunø.

Gården blev formodentligt købt af Peder Dam til selveje i 1796. I 1822 afstod han Bjerregård til sin datter og svigersøn, Bodil Pedersdatter og Niels Christian Knudsen, hvilket fremgår af et skøde og en aftægtskontrakt, der i den anledning blev udfærdiget.

Flye Bye Anno 1768

Forklaring til bykortet

Fly by ved 1768

1. Skolen
2. Kirkegård
3. Ørbækgård
4. Vestergård
5. Baggessdam
6. Haugård (Hellundgård)
7. Lerpøtgård
8. Vinggård (Hellundgård)
9. Kjærgård (Storgård)
10. Bjerregård
11. Dåsbjerg
12. Østergård
13. Ny Baggessgård
14. Øster Svalegård
15. Svalegård
16. Toftgård
17. Kudal
18. Hørmeled
19. Mosegård
20. Storgård
21. Kirkebol
- 21.b. »æ bojers hus«
22. Bækgård
- 23.
24. Smedien
25. Slot
26. Mads Murmester (1791)
27. Maren Storgårds hus
28. Skoleholder Ib Sørensen (1791)
29. Peder Tambour (1791)
30. Grønbæk (Herregård)
- 31.
32. Kringeltoft
33. Vinghuset
34. Sergeant Peder Holms hus
35. Daniel Bitsches enke.



Accurat Geometrisk Afridsnings Carte over Skillets Gang og Strækning imellem Flye Byes og Swansøe-Gaards Eyendomme.

Jacob Madsens oldeforældre

Ane nr. 8

Mads Jensen.

Han blev født 1732 i Sønderby i Rønbjerg sogn og døbt i kirken den 29. juni som søn af Jens Jensen og hustru Anne Madsdatter. Han døde i Bers 1811 og blev begravet den 22. marts på Estvad kirkegård, 78 år og 9 måneder gammel.

Han blev den 25. juni 1757 trolovet og den 27. oktober s. å. gift i Estvad kirke med

Ane nr. 9

Else Jensdatter.

Hun blev født omkring 1732 som datter af fæstebonde Jens Troelsen og hustru Karen Frantzdatter, Bers i Estvad sogn. Hun døde i Bers den 15. februar 1799 og blev begravet på Estvad kirkegård, 66 år gammel.

I deres ægteskab var følgende 7 børn:

1. **Jens Madsen**, født 4. maj 1758, han blev gift med Mette Knudsdatter i Vinggård i Fly. Se ane nr. 4, side 115.

2. **Karen Madsdatter**, født 5. oktober 1760, hun blev gift med Michel Pedersen i Dommerby.

3. **Anne Madsdatter**, født 30. januar 1763, hun var ugift og hjemme 1799.

4. **Kiersten Madsdatter**, født 24. marts 1766, hun døde 22. december 1768.

5. **Frantz Madsen**, født 2. juli 1769, var hjemme hos faderen i 1799, har formodentligt overtaget gården.

6. **Christen Madsen**, født 9. august 1772, han døde den 26. maj 1773.

7. **Christen Madsen**, født 7. juli 1776, han tjente i 1799 hos broderen i Vinggård i Fly

Samme år, som Mads Jensen blev gift, fik han fæstebrev på sin svigerfars gård i Bers under Estvadgård Kloster, hvis priorinde, justitsråd Bentzons enke, Anne Kierulf, udstedte fæstebrevet.

Heraf fremgår det, at der var tale om en halvgård på 3 tdr. 7 skp. 1 fdk. 2½ alb. hartkorn.

Skønt svigerfaderen, Jens Troelsen, endnu ikke var fyldt de 60 år, var han åbenbart slidt op, og gården var til dels gået i forfald. Derfor blev den nye fæster også hjulpet i gang. Godset sætter en ny besætning ind i gården, ligesom han får 30 rigsdaler i rede penge samt tømmer og tagrør til bygningernes istandsættelse. Der bliver også leveret ham sædekorn, og han bliver fritaget for at betale den landgilde på 4 tdr. rug og 1 rigsdaler, der var forfalden til betaling. Så regner godset med, at han fremover kan klare sig selv. Det bliver ham iøvrigt pålagt at sørge for Jens Troelsen på en sådan måde, at det ikke kan give anledning til klage.

Rigdom blev der nu nok aldrig. Da Mads Jensens kone, Else døde i 1799, blev der holdt skifte, og heraf kan man se, at der egentlig var en forholdsvis god besætning i gården, men de personlige ejendele som tøj og møbler var uhyre simple, og ved flere af tingene

understeges det »gården (Estvadgård) tilhørende«. Da det hele bliver gjort op, viser det sig da også, at det ikke er mere end godt 16 rigsdaler værd, mens udgifterne, der består af gældsposter, beløber sig til 26 rigsdaler; så børnene får ingen arv til deling efter deres mor; de er tilfredse med, at deres far kan få lov til at blive i gården og efter evne betale af på gælden.

Ane nr. 10

Peder Christensen.

Han blev født omkring 1745 i Mosegård i Fly by og sogn, som søn af Christen Jacobsen Skræder og hustru Ane Cathrine Olesdatter. Han døde som aftægtsmand i Vestergård og blev begravet på Fly kirkegård den 4. december 1829, 86 år gammel.

Han blev gift omkring 1767 med

Ane nr. 11

Mette Jensdatter.

Hun blev født omkring 1749 som datter af fæstebonde Jens Christensen Raae og hustru Karen Jensdatter i Vestergård i Fly by og sogn. Hun døde som aftægtskone i Vestergård den 27. december 1827 og blev begravet på Fly kirkegård, 79 år gammel.

Der var en børneflokk på 8 i dette ægteskab:

1. **Ane Pedersdatter**, født omkring 1768, hun blev gift med selvejergårdmand Peder Pedersen, Sønder Feldingbjerg.

2. **Ane Cathrine Pedersdatter**, født omkring 1772, hun blev gift med Jens Madsen fra Bers. Se ane nr. 5, side 115.

3. **Karen Pedersdatter**, født omkring 1775, hun blev gift med Jens Jacobsen fra Baggisgård i Fly, de kom til at bo i Kudalgård i Fly.

4. **Johanne Pedersdatter**, født 12. maj 1778, hun blev gift med sin afdøde søsters mand, Jens Madsen i Vinggård. Se ane nr. 4, side 115.

5. **Jens Chr. Pedersen**, født 28. april 1782, han blev gift med Ane Marie Laustdatter og overtog Vestergård efter sine forældre.

6. **Christen Pedersen**, født 25. juni 1786, han døde som lille.

7. **Ane Marie Pedersdatter**, født 1. april 1789, også hun døde som lille.

8. **Christian Pedersen**, født 9. juni 1793, han var gift 3 gange. Han boede tilsidst hos »Gammel Jehannes« i Åkjær, og det er ham Jeppe Aakjær i sine erindringer kalder »æ slemm' dreng« (Jacob Kudahl).

I 1793 købte Peder Christensen Vestergård til selveje fra Estvadgård. Han blev en velstående mand, således kunne han låne en mand fra Tastum 300 rigsdaler til at købe sin gård fri. I 1808 købte han ved en auktion på Estvadgård Kudalgård i Fly for 1200 rigsdaler.

daler, den var bestemt til hans svigersøn og datter, Jens Jacobsen og Karen Pedersdatter, som hurtigt efter overtog den for 1300 rdl. På skødet har sognepræst D. Frisenberg i Vridsted kvitteret for 1 mark til sognets fattigkasse, der altså bl.a. på denne måde fik sine midler.

Vestergård havde et hartkorn på 5 tdr. 4 skp. 2 fdk. 1 alb.. I 1811 afstod Peder Christensen den til sin søn, Jens Chr. Pedersen for 800 rigsdaler, samt aftægt for sig selv og sin kone Mette, så længe de levede, anslået til 80 rigsdaler om året.

Æ slemm' dreng

I sin erindringsbog »Fra min Bitte-tid« har Jeppe Aakjær fortalt om Christian Vestergaard (søn af ane nr. 10.) eller, som han blev kaldt, »æ slemm' dreng«. Det besynderlige navn havde han fået på selve sin konfirmationsdag af præsten. Denne var ved at overhøre en dreng og spurgte ham om, hvor mange bud der var. »Elleve« svarede drengen. »Hvorledes lyder da det elvte bud?« spurgte præsten. Og drengen remsede nok så frimodigt af sig:

»Du skal aldrig gå sulten af by.
Men æd og drik i hver en by,
så får du tykke lære!«

»Hvem har lært dig det?« spurgte præsten. Drengen pegede på sidemanden, Christian Vestergaard. »Din slemme dreng« udbrød præsten; og det navn blev hængende ved ham til hans dødsdag.

Han var gift tre gange uden dog at få nogen børn. Som enkemand efter den sidste kone kom han til at bo i hus sammen med den kendte Gammel Jehannes i Aakjær. Der var noget fordægtigt ved ham; man skumlede om, at han havde ombragt alle sin tre koner, men han kom dog aldrig på kant med øvrighede-



Æ slemm' dreng.

den. Men han var på sine gamle dage afskyet af hele befolkningen; hvor han kom, blev der råbt efter ham, ja, endog kastet med sten efter ham.

I sine velmagtsdage var han bissekræmmer, der drog omkring med sin kramkiste; især yndede han at handle med silketørklæder, man ymte om, at han havde dem efter sine afdøde koner. Han var egentlig ganske flot at se på, når han drog ud på handel, iført knæbenklæder med sølvknapper og med høj hat på hovedet.

Han blev over 80 år gammel og fik en kummerlig alderdom. Han gik i barndom; om natten sparkede han med sine lange ben dynen af sig. Så bandt man ham fast i sengen med reb. Når Gammel Jehannes ikke længere kunne hamle op med ham, hændte det, at han gav ham en omgang tærsk af en tyk kæp. Man kunne til sidst ikke længere lade ham være alene om natten, og de unge karle i Åkær måtte på skift sidde vagt hos ham. Jeppe Aakjær fortæller, at han også har siddet der en nat. De fleste morede sig over »æ slemm' drengs« tossede fagter og grimasser.

Ane nr. 12

Niels Pedersen Dam.

Han blev født omkring 1707 i Lundø sogn som søn af Peder Dam. Han døde den 15. februar 1761 og blev begravet på Lundø kirkegård, 54 år gammel.

Han blev gift i Højslev kirke den 29. juli 1739 efter trolovelse den 23. juni med

Ane nr. 13

Karen Jensdatter.

Hun blev født den 24. marts 1715 som datter af Jens Sørensen i Vinkel i Højslev sogn. Hun blev båret til dåben af Maren Plætt. Hun døde 1½ måned efter sin mand, den 29. marts 1761, og blev begravet på Lundø kirkegård, 46 år gammel.

Der var en stor børneflokk i dette ægteskab.

1. *Mette Nielsdatter*, døbt 24. marts 1740, hun blev gift med Povel Jensen.

2. *Kiersten Nielsdatter*, døbt den 4. marts 1742, hun blev gift med Peder Bertelsen på Lundø.

3. *Maren Nielsdatter*, døbt den 7. oktober 1744, var som sindsyg på Viborg hospital.

4. *Johanne Nielsdatter*, døbt 27. december 1746, gift med Jens Jacobsen Schaltz.

5. *Inger Johanne Nielsdatter*, døbt 5. oktober 1749, sikkert død, inden hun blev voksen.

6. *Peder Nielsen*, døbt 25. marts 1752. Se ane nr. 6, side 117.

7. *Jens Nielsen*, (den ældre) døbt den 29. september 1754.

8. *Jens Nielsen*, døbt den 16. oktober 1757, død ½ år gammel.

9. *Jens Nielsen*, (den yngre) døbt 29. september 1759, »deserterede« i foråret 1780.

Forældrenes tidlige død, før nogen af børnene endnu var myndige, skabte naturligvis problemer. Niels Dam synes at have været fæster under godset, Strandet, i Salling. I en pakke med forskellige arkivalier fra dette gods fandtes skiftebrevet efter Niels Pedersen Dam og hustru Karen Jensdatter på Lundø. De efterlod sig en arv på 99 rdl. 5 mk. og 13 skl., der blev fordelt sådan, at hver af døtrene skulle have 9 rdl. og hver af sønnerne 18 rdl., idet en broderlod i arvesager var dobbelt så stor som en søsterlod. De kunne dog ikke komme til udbetaling, fordi arvingerne var umyndige. Derfor er der en række påtegninger på skiftebrevet, hvor ægtemændene til pigerne, efterhånden som de blev gift, har kvitteret for modtagelsen af arven. For to af sønnerne ser det ud til, at det er deres morbror Poul Jensen Winkel, der som formynder har fået pengene udbetalt.

Men Maren, »som formedelst svaghed og forvirrelse i hovedet er indsat i Viborg hospitals dårekiste« får gennem tiden for sin arv, hvad hun har behov for til sengetøj og dagligklæder.

Jens Nielsens arv kan ikke komme til udbetaling, for han er rømmet hjemmefra. Det var ikke noget enestående. Det var militærtjenesten, der varede op til 8 år, man flygtede fra. Desertørerne blev efterlyst på kirketævne om søndagen fra kirketrappen, men det var sjældent, man fik fat i dem, de tog som oftest syd på til Holsten, eller længere ned i Europa, og mange af dem vendte aldrig hjem igen.

Ane nr. 14.

Jacob Pedersen.

Han blev født omkring 1734, som søn af fæstebonde Peder Jacobsen Skræder i Bjerregård i Fly by og sogn. Han døde i 1797 og blev den 27. august begravet på Fly kirkegård, 63 år gammel.

Han blev gift omkring 1760 med

Ane nr. 15.

Bodil Thomasdatter.

Hun blev født omkring 1730 i Bækgård i Fly by og sogn, som datter af fæstebonde Thomas Olesen og hustru Ane Marie Christensdatter. Hun døde som aftægtskone i Bjerregård 1808 og blev begravet på Fly kirkegård den 18. november, 78 år.

Der var 4 børn i dette ægteskab:

1. **Bodil Jacobsdatter**, født omkring 1761. Se ane nr. 7, side 117.

2. **Maren Jacobsdatter**, født omkring 1762, hun blev gift med Johan Christensen fra Vroue, de fik den ene halvdel af Bjerregård i fæste, det blev den senere Dåsbjerggård.

3. **Peder Jacobsen**, født omkring 1765, han var døvstum, og døde i 1783, 18 år gammel.

4. (*en datter*), født omkring 1769, hendes navn kendes ikke; hun døde i 1784, men kirkebogen oplyser kun: Jacob Bjerregaards datter i Fly, 15 år gammel.

Jacob Pedersen havde fået den ene halvdel af Bjerregård i fæste efter sin fader, Peder Skræder og i 1786 overtog hans svigersøn Peder Nielsen Dam og datteren Bodil denne del af gården, hvor Jacob Pedersen og hans kone Bodil dog skulle nyde aftægt, så længe de levede.

Jacob Madsens tipoldeforældre

Ane nr. 16

Jens Jensen.

Han blev født i Kisum i Rønbjerg sogn som søn af Jens Ovesen, og blev døbt i Estvad kirke den 6. marts 1695, båret af madame Else Andersdatter på Estvadgård. Han døde den 26. oktober 1757 i Sønderby og blev begravet på Rønbjerg kirkegård, 62 år gammel.

Han blev trolovet den 5. december 1726 og gift den 26. januar 1727 i Rønbjerg kirke med

Ane nr. 17

Anne Madsdatter.

Det er ikke fundet, hvor eller hvornår hun er døbt, men hendes far var Mads Sørensen i Rønbjerg. Hun døde i Rønbjerg sogn, og er sikkert identisk med den »gamle Ane Madsdatter af de fattiges tal«, der den 5. november 1775 blev begravet på Rønbjerg kirkegård.

Der var følgende børn i dette ægteskab:

1. Jens Jensen, døbt den 29. september 1727, det var ham, der fik gården i fæste efter sin far, men døde allerede 1768, kun 42 år gammel.

2. **Maren Jensdatter**, døbt 22. marts 1730.

3. **Mads Jensen**, døbt 29. juni 1732. Se ane nr. 8, side 120.

4. **Kiersten Jensdatter**, døbt 30. januar 1735, hun døde 41½ år gammel.

5. **Anne Jensdatter**, døbt 11. august 1737.

6. **Kiersten Jensdatter**, døbt 4. september 1740.

Alle børnene er født i Sønderby og døbt i Rønbjerg kirke.

Ved Jens Jensens død blev der af Estvadgårds fuldmægtig Otto Marsvin Laurberg afholdt skifteforretning i gården. Som det fremgår, må det have været yderst beskedne forhold, de har levet under:

I Stuen: 1 gammel fuhr bord med 1 bænk, 1 gl. fuhr kiste, 3 gl. sengesteder, derpå fandtes af sengeklæder: 2 sort- og hvidstribet hølsklæder, 2 gl. sorte do, samt 2 gl. olmerdugs puder. Desuden var der 1 gl. stol og 1 hylle bænk med 3 stk. steen fade på.

Den salig mands klæder: 1 blågråe vadmel's kjol, 1 hvid vadmel's vest, 1 gl. læder vest og et par sorte boxer, 1 gl. hatt, 1 par foedstrømper, 1 par gl. do, 2 gamle skjorter og 2 klæder.

I frammerset: 1 gl. fjerdings kobberkjedel, 1 gl. øred kahr, 1 stage, 1 ildklemme og 1 jern rist.

Gårdens redskaber: 1 høelee med draw, 1 lynglee, 3 jerngrebe, 1 skjer kiste med kniv, 2 pleyler, 2 river, 1 hamp bag reb, 1 hamp sæk, 1 skind sæk, 1 sæde løb, 2 såll, 1 fork, 1 støk tiyr og 1 støk græs reeb.

I et kammer: 1 dejn kahr og 1 fladt do.

1 gl. træe vogn med to ubrugelige harer på og drette tøj, 1 par lange lejder, skraw og stang, 1 gl. møgvogn med 2 fiel på, 1 par lænke kâbel og 1 tømstreng med hoved law og bind, 1 plov med behørig jern, 1 gl. harve, 1 øxe, 1 hammer og 1 knivtang.

Bæster: 1 sort hest, 5 år, 1 do. 9 år, 1 gl. sort øg, 11 år, og 1 mor føll.

Fæe høvder: 1 sort hiælmed koe, 11 år, 1 sort boelet koe, 8 år, 1 gråe boelet koe, 5 år og 1 sort hiælmed qvie kalv.

Fåer høvder: 8 fåer, hvoraf de 3 var lam, 1 væder, og 1 ung soe svin.



Svensk harve. Tegning af Kr. Noes.

Nu var det sådan, at man ved skifter i fæstegårde foretog en sammenligning mellem, hvad der rent faktisk fandtes i gården især af heste og markredskaber, og hvad godset krævede, at der skulle være. Det blev også vurderet, om bygningerne var i den stand, som godset anså for forsvarlig. Og sådan også her, og det er ynkeligt nok. Når regnskabet gøres op, er der aktiver for 45 rigsdaler, men passiverne når op på 104 rigsdaler. Der er altså intet hverken til enken eller børnen. Men godset lader sig stille tilfreds med, at søn-

nen Jens har overtaget gården i fæste efter sin far, så må han iøvrigt sørge for sin mor.

Kirkebogen for Estvad og Rønbjerg sogne for disse år er fuld af bemærkninger, der røber, at der fandtes en grænse løs nød mange steder, og al hjælp var betinget af mere formuende folks gode vilje og barmhjertighed. Meget ofte blev en mand eller kvinde »af de fattiges tal« begravet på de to sognes kirkegårde, og samfundet bag gårdenes små ruder ænsede vel næppe disse triste afslutninger på kummerfyldte livsskæbner.

»En stakkels dreng ved navn Mogens, som døde til Iver Sørensens i Kisum«, blev år 1700 begravet på Estvad kirkegård, hvor også »en stakkels kvinde som døde i Damgård« 1718 endelig fandt sit sidste hvilested. »Sølle Ane« og »Sølle Thomas« begge fra Kisum døde henholdsvis 1749 og 1759, men end ikke deres efternavne blev skrevet i kirkebogen. Og da den gamle tater, som man i april 1728 havde fundet liggende i heden ved Smollerup med åbne sår og mærker efter svøbeslag, var omkommet i kulden, som var meget stærk i disse dage, blev hans død slet ikke noteret i kirkebogen, men han fandt vel også sin grav i et hul langt ude på Hjelm hedes vidtstrakte flade.

Ane nr. 18

Jens Troelsen.

Han blev født omkring 1699 i Lem i Salling, hvor kirkebogen først begynder i 1701. Han var sikkert søn af Troels Jensen og hustru Buell Girialsdatter i Lem. Han døde som aftægtsmand i Bers og blev begravet på Estvad kirkegård 16. oktober 1766.

Han blev trolovet den 24. august og gift den 19. september 1732 i Estvad kirke med

Ane nr. 19

Karen Frantzdatter.

Hun blev født i Kisum og døbt i Estvad kirke 18. marts 1703 som datter af fæstebonde Frantztz Madtzen og hustru Else Nielsdatter i Kisum. Hun døde i Bers og blev begravet på Estvad kirkegård den 10. marts 1757.

Der var følgende børn i dette ægteskab:

1. **Else Jensdatter**, født omkring 1732. Se ane nr. 9, side 120.
2. **Mette Jensdatter**, født omkring 1735.
3. **Bodil Jensdatter**, født omkring 1741.
4. **Troels Jensen**, født omkring 1742.
5. **Maren Jensdatter**, født omkring 1743.

Jens Troelsens gård i Bers var fæstegård under Estvadgård, og da hans kone døde i 1757, blev der holdt skifteforretning i gården. Den røber, at familien levede i yderste fattigdom og knap nok havde sengetøj at tage over sig eller dagligklæder at tage på.

Et halvt år efter moderens død blev datteren Else Jensdatter gift med Mads Jensen fra Rønbjerg, som

overtog fæstet på den halve gård i Bers efter den gamle og udslidte Jens Troelsen, der skulle have af-tægt i gården.

Ane nr. 20

Christen Jacobsen Skræder.

Han blev født omkring 1710 som søn af fæstebonde Jacob Christensen Skræder, Mosegård i Fly by og sogn. Samme sted døde han og blev begravet på Fly kirkegård den 26. august 1796, 86 år gammel.

Han blev gift omkring 1737 med

Ane nr. 21

Ane Cathrine Olesdatter.

Hun blev født omkring 1715 som datter af fæstebonde og gårdmand Ole Thomasen og hustru Ane Christensdatter i Bækgård i Fly.

Christen Jacobsen fik Mosegård i Fly by i fæste efter faderen, Jacob Christensen, omkring 1740. Den lå da under Estvadgård gods, men i 1763 hørte den under Lundgård gods.

Christen Skræder, som han kaldtes, var gift to gange, men det var med sin første kone, ovennævnte Ane Cathrine Olesdatter, han havde børnene. Da kirkebogen for denne tid er brændt, har vi ikke kunnet skaffe os børnenes navne derfra. Men i skiftet efter Christen Jacobsen Skræder ved hans død i 1798, får man rede på, hvem børnene er, og hvor de bor:

1. *Ole Christensen*, født omkring 1738, han fik gården i fæste efter sin far.

2. *Jacob Christensen*, gift og bor i Lånium i Smollerup sogn.

3. *Peder Christensen*, han var gift med Mette Jensdatter Raae, og de boede i Vestergård i Fly. Se ane nr. 10, side 120.

4. *Niels Christensen*, han var gift med Cathrine Jensdatter, de boede i Vosgård i Nr. Feldingbjerg.

5. *Jens Christensen*, han var gift og boede i Gammelstrup.

6. *Maren Christensdatter*, hun var gift med Peder Pedersen i Viborg.

7. *Anne Christensdatter*, hun var gift med Christen Laursen Møller, Skalmstrup mølle.

8. *Karen Christensdatter*, hun var gift med Peder Knudsen i Møgelbjerggård i Mønsted sogn.

Ved skiftet blev der fremlagt arveafkald fra disse børn af Christen Skræders første ægteskab, således at enken, hans anden kone, Johanne Thomasdatter Sloth, når hun havde betalt skifteforvalteren, hvad han skulle have, kunne beholde, hvad der var i dødsboet »til eje og rådighed«.

Johanne Thomasdatter Sloth døde i Mosegård, og blev begravet på Fly kirkegård den 20. november 1805, 73 år gammel.

Ane nr. 22

Jens Christensen Raae.

Han blev født før år 1700, som søn af fæstebonde Christen Knudsen og hustru Maren Jensdatter Raae i Ørbæk i Fly by og sogn. Han døde i Vestergård i Fly i 1763 og blev begravet på Fly kirkegård.

Han blev viet i Estvad kirke den 2. juli 1736 til

Ane nr. 23

Karen Jensdatter.

Hun blev født i Bersholm i Estvad sogn, og blev hjemmedøbt og fremstillet i Estvad kirke den 18. februar 1703, som datter af Jens Christensen og hustru Anne Jepsdatter i Bersholm. Fadderne ved hendes fremstilling viser en del om familiens omgangskreds. De var: Jacob Bjerregaards hustru, Maren Christensdatter i Fly, som bar barnet, Christen Kirkegaard i Fly, Christen Dueholm i Karstoft, Svend Poulsen i Møllen, Dorthe Jensdatter i Karstoft og Dorthe, Christen Poulsens i Fly. Karen Jensdatters dødsår kendes ikke.

Der var i deres ægteskab fire børn:

1. *Christen Jensen*, død 1836, han boede i Lerpøtgård i Fly og var gift 1. gang med Ane Marie Pedersdatter og 2. gang med Ane Pedersdatter fra Bjerregaard i Fly.

2. *Mette Jensdatter*, født omkring 1749, hun var gift med Peder Christensen i Mosegård i Fly. Se ane nr. 11, side 120.

3. *Dorthe Jensdatter*, hun var gift med Clemend Johansen i Tastum.

4. *Ane Jensdatter*, hun var gift med Christen Christensen i Toftgård i Fly.

Karen Jensdatter var Jens Raaes anden kone. Hans første kone hed Karen Christensdatter, hun er sikkert død omkring 1735-36, kort tid før Jens Raae atter giftede sig. Det vides ikke, om der var børn i det første ægteskab.

Allerede i 1708 blev Jens Christensen Raae medfæster i Ørbækgård sammen med sin far, Christen Knudsen, som så i 1715 overlod sin part til en anden søn, Knud Christensen Raae. I 1720 fik denne imidlertid fæstebrev på hele gården, mens Jens Raae fik fæste på Vestergård i følge dette fæstebrev:

Anders Brønsdorff til Estvadgård kiendes herved at have stæd og fæst, ligesom jeg og hermed stæder og fæster Jens Raae i Fly den gård, Vestergård kaldet, som Jep Jensen qviterede med hartkorn 4 tdr. 4 skp. 2 fdk. 2 alb., hvilken halvgård bemeldte Jens Raae i værende strand strax tiltræder og fremdeles nyder, bruger og beholder, så længe han skatterne og andre contributioner fra dato clarerer, landgilden, som er accorderet til 2 tdr. rug, til hver martine betaler, halvgårds ægt og arbejde forreiter, gårdens bygninger samt besætning stedse i god stand holder, ager og eng ej blot til nogen leje, ej mindre afgrøder sælger, men det i gården hjembringer, ej ud derfra, og han må som en fæstebonde skikke og forholde sig i alt efter kongl. majests. allernådigste lov og forordninger.

Estvadgård den 4. maj 1720
A. Brønsdorff.

Jens Christensen Raae, der hverken kunne læse eller skrive, var dog ved flere lejligheder fører for bønderne i Fly og Åkjær overfor herremanden på Estvadgård, især Johan Severin Bentzon, der 1725 var blevet ejer af godset. Se følgende afsnit: »Den onde herremand på Estvadgård«.

»Den onde herremand på Estvadgård!«

I 1725 skete efter tvangsauktion ejerskifte på Estvadgård, og det fik fæstebønderne i Fly og Åkjær at føle på deres krop. Den tidligere ejer, Anders Brønsdorff, der nok havde været en jordgridsk godsejer, synes at have behandlet sine bønder godt nok; men den nye ejer, kancellisekretær Johan Severin Bentzon var en ganske anden type, sådan som det kom frem ved nogle retssager i årene 1727-1728. Sagerne var en følge af Bentzons køb af Estvadgård og deraf opståede problemer omkring nogle andre pantehaveres rettigheder i det købte bøndergods i Fly og Vridsted sogne.

Til belysning af retssagerne blev fæstebønderne fra de to sogne indkaldt til herredstinget, der lå i Mønsted, for »ved eed med opragte fingre« at afgive deres vidneforklaring.

Sekretær Bentzon optrådte på herredstinget med megen arrogance og ofte med voldsomhed under de lange retsforhandlinger. En dag påtalte han, at modpartens sagfører sad og »røgte tubach ved rættens«. Han fik dog svar på tiltale, idet denne spurgte, om Bentzon »fremkom med den respect for Kongens rætt, som hand som en undersat burde, mens stod her i rættens med hatt på og bedegt hofved? Ja, endmeere med kniv udi henderne, som mand måtte frygte for samme gjerning mod sig, som hand efter tingvidnets formælding har udsagt til andre!« Det var dog kun en lille lommekniv, som han havde siddet og leget med under sagsførerens »kjedsommelige vitløftigheder for tiids fordriv«. En gang under retssagerne, mens herredsskriveren sad og skrev i justitsprotokollen, fór Bentzon hen og slog hans hånd fra bogen, hvorpå han vædede en finger med spyt og gav sig til at tvære det skrevne ud. Hertil ytrede herredsfogden, der overværede optrinnet: »I skulle læres til at tørre ud i tingbogen med Eders fingre!«

Der var 3 sager, man især behandlede på herredstinget; den første angik bøndernes hoveriforpligtelser, hvor sekretær Bentzon blev anklaget for misbrug, den anden gjaldt vedligeholdelsen af Vridsted og Fly kirker, hvor anklagen lød på forsømmelighed, og den tredje sag drejede sig om udnyttelsen af nogle hedearealer, hvor Bentzon blev anklaget for at have krænket ejendomsretten. Men lad os følge, hvad der skete på tingdagene i Mønsted, sådan som Fjends herreds justitsprotokol beretter om det.

Tirsdag den 17. juni 1727 var Estvadgårds fæstebønder i Fly, Åkjær og Trevad indstævnet af sekretær Bentzons modpart, Jesper Jespersen til Høgholt for at blive afhørt om deres hoveriforpligtelser. Sekretæren, som Bentzon kaldtes i daglig tale, havde i

første omgang forbudt sine bønder at give møde, de skulle på hoveriarbejde i stedet for. Tidligt om morgenen var Åkjær-bønderne allerede taget af sted på deres lange vej til Estvadgård, da de fik ridende bud om, at de alligevel skulle tage til tinge. Bentzon havde ombestemt sig, og nu måtte de så traske de to mil (ca. 15 km) til Mønsted; de ankom i regnvejrs og gik ind i tingladen for at finde ly. Her fandt sekretæren dem og fremtog en skrivelse, som bønderne skulle sætte deres navn under. Dokumentet gik åbenbart ud på, at bønderne skulle erklære, at de hellere ville gøre hoveriarbejde end betale penge for at blive fri. En af bøndernes ledere, **Jens Christensen Raae** (Ane nr. 22), erklærede efter samråd med sine fæller, at de ikke ville skrive under; herover blev Bentzon så gal, at han langede ham en ørefigen på stedet. Det endte så med, at alle bønderne af frygt for sekretæren alligevel skrev under på dokumentet, hvorpå de fik besked om at tage hjem; og skønt herredsfogeden protesterede og ville, at de skulle blive og afgive forklaring, så turde de ikke trodse Bentzon, men gik; »de skulle hjem og slå høe til hove«, sagde de.

Der var dog også tingdage, hvor bønderne fik lejlighed til at få afgivet deres forklaringer, og heraf fremgik det, at de fæstebønder, der boede på østsiden af Karup å, før Bentzons tid havde kunnet slippe for en del af hoveriet mod at betale et beløb eller yde naturalier. Der havde dog stadig været hoveriarbejde, de skulle gøre såsom at blande og køre mæg ud og at bjerge hø fra de udstrakte Karupå-enge. Men nu var det blevet helt utåleligt. Sekretæren havde taget mere jord ind til korndyrkning samtidig med, at der var blevet færre om at gøre arbejdet. 44-46 plove var som følge af salg af bøndergods blevet reduceret til 30-32 plove. Bønderne i Åkjær skulle således hver »fælle og plove« så stort et stykke jord, »at derudi kunde falde een tønne byg«. Søren Nielsen, Nørsgaard i Åkjær havde således måttet sende sin karl sammen med en »optager« (opbinder(ske)) afsted 7 dage i høsten; ja, i de to dage, da han høstede byg, havde han måttet sende to optagere med. I høstlættens tid havde Søren Nørsgaard måttet stille en mand i 9 dage til selve slåningen samt i et ikke nærmere angivet antal dage til bjergningen.

Dertil kom tørveskær og de såkaldte »dagsgjerninger«, der kunne omfatte meget forskelligt. Midt under høstarbejdet på deres egne gårde havde de pludseligt fået besked om at stille i en øde gård tæt ved Fly kirke for at sætte den i stand. De særlige hovrejser var også en byrde. En bonde i Fly havde måttet køre helt til Ålborg med smør, og hver af mændene i Åkjær havde i 1727 gjort 2 rejser med korn til Viborg, og flere gange havde de, både med en og to vogne, måttet køre korn fra Estvadgård og dens ladegård Nørkjær til udskibning ved Krabbesholm i Skive.

Alle bønderne var enige i, at deres hoveriforpligtelser var blevet strengere, således at flere af dem, deriblandt også Søren Nørsgaard i Åkjær havde måttet leje flere tjenestefolk, end de tidligere havde.

Spurgt på herredstinget svarede de alle, at de hellere ville give arbejdspenge end gøre hoveri på Estvadgård. Søren Nielsen Nørsgaard erklærede, at han ville give så meget, som han havde været vant til »før Bentzon tog ham til hove«; det var 1 rigsdaler pr. td. hartkorn; men Bentzon sagde nej, han ville, som Jeppe Aakjær har skrevet det »have den klare sved«.

Sekretær Bentzon havde allerede før retssagen forsøgt at få sine bønder til at skrive under på en erklæring om, at de hellere ville arbejde end betale penge. En dag i foråret 1727 var de blevet kaldt ind i borgstuen på Estvadgård. Her havde de fået forelagt en skrivelse, der lige var blevet affattet. Ingen af bønderne kunne læse skrift, og derfor vægrede de sig ved at underskrive; nogle af dem var derfor gået ind til Bentzon i hans stue for at få en forklaring, men det endte med, at han smed dem ud. Modvilligt satte de derefter af frygt for konsekvenserne deres navnetræk under dokumentet. Da de fleste af dem ikke kunne skrive, var det godsets skriver, der skrev deres forbogstaver, mens de selv lagde deres hånd oven på hans; en sådan underskrift var iøvrigt retsligt bindende langt op i 1800-tallet.

Den 25. juni 1727 var bønderne igen indkaldt til tingdag. De fleste af dem gav da også møde, selvom Bentzon havde truet dem med al landsens ulykker, hvis de tog af sted. De havde lagt sig om bag tingladen, mens de ventede på, at tinget skulle begynde. Her fandt sekretæren dem, og med sin stok i hånden truede han ad dem: »Hvad ligger I her efter? Er det at slå høje til hove?« De skulle hjem og arbejde, hvorpå han drev dem af sted derfra. Herredsfogden, der var kommet til stede, råbte til dem, at de skulle komme tilbage, mens Bentzon gjorde nar ad ham: »Skjævede dåre« og »Mieu! Mieu! Mieu! således kalder de ad sviin!« »Hafde jeg Eder på et andet sted, da skulle jeg vel sige Eder noget andet!« Han turde dog ikke forgribe sig på herredsfogden på tinge, hvilket kunne straffes med fængsel eller en stor bøde. Men bønderne fik han dog jaget hjem.

Denne sag blev bragt til ende ved, at Jesper Jespersen til Høgholt i begyndelsen af 1728 ved auktion fik fæstegårdene i Fly og Vridsted sogne tilslået for 3650 rigsdaler.

Den 22. juli 1727 kom spørgsmålet om vedligeholdelsen af Vridsted og Fly kirker op på herredstinget. Som ejer af kirkens tiender, som bønderne betalte ham i penge eller naturalier, var Bentzon forpligtet til at holde de to kirker i forsvarlig stand, og naturligvis var sognenes beboere utilfredse med, at deres kirker forfaldt, fordi det, de havde betalt, ikke blev anvendt efter dets formål. Bentzon oplyste i retten, at han havde købt tømmer til arbejdet, og at det lå på Estvadgård, men at »fornuften tilsiger, at de bredder, som sidste efterhøst grønne ere indkjøbte, kand ikke endnu med nytte være anslagen«.

Herredsretten forlangte, at der skulle holdes kirkesyn, og både synsmændene og de indkaldte bønder fra de to sogne erklærede på tinge, at Bentzon intet

havde foretaget sig, udover at bønderne havde været bojet (fået bud om at gøre hoveriarbejde) til at køre det nævnte tømmer fra Hobro til Estvadgård, hvortil de også havde fragtet bly, sten og kalk. Et nyt syn, som retten lod foretage i marts 1728, viste, at nu var der foretaget visse reparationer, men synsmændenes udtalelser i retten viste tydeligt, at kun de værste skrøbeligheder var blevet dækket. Dette syn blev foretaget lige efter, at Jesper Jespersen til Høgholt ved ovennævnte auktion også havde overtaget tienderetten til de to kirker. Inden overdragelsen prøvede sekretær Bentzon dog på at pynte lidt på sit anløbne ry, idet han skænkede Fly kirke et sæt »smukke alterklæder«.

Imellem Estvadgård og dens fæstegårde i Fjends herred lå Karup å og spærrede; der var en bro over åen lidt sydøst for gården; her ved broens østside mødtes vejene, ad hvilke bønderne kørte eller gik deres ofte lange vej for at gøre hoveri på herregården. Og her ikke så langt fra broen lå den gamle hedegård, Svansøgård; den havde hørt under Estvadgård og i den tid havde man ikke tænkt på, om de heder, man slog lyng i, nu hørte under Svansøgård eller Estvadgårds fæstegårde i Fly sogn. Men ved salget af Estvadgård i 1725 blev Svansøgård skilt fra denne, og dens nye ejer, kancelliråd Lukas Kjærulf krævede skellet respekteret. Men gammel vane og gøremål er ikke nem at ændre; man blev ved med at slå lyng, som man var vant til det.

Den 7. juli 1727 var en del bønder indkaldt til herredsretten, for at de kunne vidne i sagen, idet Svansøgårds ejer krævede erstatning, fordi han ved bøndernes lyngbjergning havde »taget stor skade på sin tilhørende ejendom«. Flere af bønderne indrømmede da også, at de havde slået lyng på Svansø hede. En vidnede, at han havde set Søren Nielsen Nørsgaard og 3 andre fra Åkjær slå lyng der; han havde dog ikke set, at de kørte det derfra, men han havde hørt, at det blev ført dels til Estvadgård, dels til Skive. Flere af bønderne hævdede dog, at de ikke vidste, hvor skellet gik. Bentzon selv oplyste, at gamle folk havde fortalt ham, at »af dend moese, kaldet Svansøe moese, skulle icke dismindre meere end halfdeelen være Flye bye tilhørende«.

Den 30. september 1727 afsagdes der dom på herredstinget. Heri dømtes der, at da ejeren af Svansøgård havde »taget skade for eet hundrede læs lyng« så skulle alle de bønder, der var indstævnet, for hvert læs betale ejeren 20 skilling samt en bøde på 30 rigsdaler for »deres formastelig adfærd«, desuden 10 rigsdaler i sagsomkostninger. Beløbene skulle som prioriteret gæld erlægges inden 15 dage efter dommens lovlige forkyndelse »under nam og udleg i deres gods og midler, hvor det findes«.

»Den onde herremand på Estvadgård«, sådan kalder Jeppe Aakjær kancellisekretær Bentzon. Hans optræden under de her refererede retssager har givet eksempler på hans utiltalende væremåde. Senere, i 1736 skulle han endelig gå for vidt, idet han overfaldt

en af sine fæstebønder, som han mistænkte for tyveri, og mishandlede ham og hans familie på det skammeligste. Efter en lang retssag idømtes han i 1740 en bøde på 60 lod sølv; 50 rigsdaler skulle han betale sine ofre for svie og smerte, og desuden skulle han betale sagsomkostningerne. Om denne dom har nogen forbindelse med, at han få måneder senere døde, kan der kun gisnes om. Hans enke lod liget »paradere« i Estvad kirke i 8 uger, og i den tid lod hun klokkerne i Estvad og Rønbjerg kirker lyde over ham, skønt det efter loven var forbudt. Hun blev da også dømt til som bod at betale 500 rigsdaler til Viborg latinskole. Da hun i 1745 selv lå på sit dødsleje, oprettede hun ved testamente Stiftelsen Estvadgårds Kloster, hvori 6 adelige enkefruer og 6 jomfruer skulle nyde frit ophold og en årlig pension.

Ane nr. 24

Peder Dam.

Han var fæstebonde og boede i Lundø. Men da kirkebogen først begynder 1709 og godsernes papirer intet nævner om ham, er det sparsomt med oplysninger. Peder Dam, der formodentlig havde navnet Christensen, døde i 1743 og blev begravet på Lundø kirkegård.

Han var gift med

Ane nr. 25

N. N.

Hendes navn er ikke kendt, men efter navneopkaldsregler skulle hun hedde Kirsten. Hun døde i Lundø 1742 og blev begravet på kirkegården den 19. august, men er blot nævnt som Peder Dams hustru.

Heller ikke børnenes antal vides med sikkerhed, men der synes at have været følgende i hvert fald.

1. **Christen Pedersen Dam**, født omkring 1699, han døde 1709, 10 år gammel.

2. **Anders Pedersen Dam**, født omkring 1704, han døde 1726, 22 år gammel.

3. **Niels Pedersen Dam**, født omkring 1707. Se ane nr. 12, side 121.

4. **Anne Pedersen Dam**.

Ane nr. 26

Jens Sørensen.

Han er født omkring 1688 i Vinkel i Højslev sogn, sikkert som søn af Søren Nielsen og Maren Sørensdatter i Vinkel Plet. Hans hustrus navn kendes ikke, men var muligvis Mette. Jens Sørensen døde i Vinkel og blev begravet på Højslev kirkegård den 30. oktober 1757, 69 år gammel.

Han havde børnene:

1. **Karen Jensdatter**, født 16. marts 1715. Se ane nr. 13, side 121.

2. **Maren Jensdatter**, født 5. marts 1719, hun var gift med Thomas Mortensen på Lundø.

3. **Søren Jensen**, født 21. december 1721, han var gift med Kiersten Jensdatter, Kvols.

4. **Poul Jensen**, født 6. maj 1728, han var gift med Karen Pedersdatter, Vinkel.

Jens Sørensen havde en gård i fæste i Vinkel i Højslev sogn. Den havde i hartkorn 2 tdr. 5 skp. 3 fdk. Den hørte under Stårupgård, men først efter at han havde boet i gården i mange år, udstedte baron Holcks enke, Elsebeth Friis, i 1719 fæstebrev til ham, holdt i de sædvanlige vendinger.

Ane nr. 28

Peder Jacobsens Skræder.

Han var født i Bjerregård i Fly som søn af fæstebonde Jacob Pedersen og hustru Maren Christensdatter.

Hans kones navn kendes ikke, men de havde sønnerne:

1. **Jens Pedersen**, født omkring 1733, han boede i Kjærgård i Daugbjerg.

2. **Jacob Pedersen**, født omkring 1734. Se ane nr. 14, side 122.

Peder Skræder havde fæstet i Bjerregård efter sin far og overlod det til ovennævnte søn, Jacob.

Ane nr. 30

Thomas Olesen.

Han blev født i Fly omkring 1701 som søn af fæstebonde Ole Thomasen og hustru Ane Christensdatter i Bækgård i Fly. Han døde omkring 1763 i Bækgård og blev begravet på Fly kirkegård, 62 år gammel.

Han var gift med

Ane nr. 31

Ane Marie Christensdatter.

I deres ægteskab var børnene:

1. **Ole Thomasen**, født omkring 1730, han blev i 1766 fæster i Bækgård efter sin far.

2. **Bodil Thomasdatter**, født omkring 1731. Se ane nr. 15, side 122.

3. **Johanne Thomasdatter**, født omkring 1732, hun blev gift med enkemand Christen Jacobsen Skræder i Mosegård i Fly. Se ane nr. 20, side 124.

4. **Abelone Thomasdatter**, hun blev gift 1779 med Peder Andersen i Tastum.

5. **Christen Thomasen**, født omkring 1745, han døde ugift i Bjerregård i Fly i 1827, 77 år gammel; han havde tjent hos grev Raben på Ålholm i 24 år.

Fra bondefællesskabets tid

Vider og Vedtægter var samfundsregler eller landsbylove, der dannede rammen omkring det gamle lands-

byfællesskab. Man har kendt dem helt tilbage i middelalderen; men skønt hver by sikkert har haft sin Videbog, så er der ikke bevaret ret mange af dem. I afsnittet om Maren Jensdatters forslægt er Vider og Vedtægter for Søgård gengivet i sin helhed. Se side ?? . Der findes også sådanne love for Fly by; de stammer fra året 1747. Jeppe Aakjær har gennemgået disse i en artikelserie i Skive Folkeblad i 1925 under overskriften »Fra Bondefællesskabets Tid«. Her hedder det, at menige grander og bymænd årligen, 14 dage før St. Woldborg dag (1. maj) samles med hinanden om byens gavn og bedste »på det at korn og eng i god tid kan blive hegnet«. Hvis nogen forsømmer at give møde, da skal han bøde 1 mk., med mindre han ligger på sin sygeseng« og skal samtlige grander, ingen undtagen, gå i samme mands gård og pantte hannem for forskrevne penge og ej bryder dermed enten vold, hærværk eller andet« – – – »på fornævnte tid, når vi således er forsamlede, skal vi udnævne dem, som skal være oldermænd af hver by – – – og dennem videbogen og tallierne at levere«. Ingen kan undslå sig for at være oldermænd. »Oldermændene skal menige mænd i byen være hørig og lydige i alt, hvad de taler og pålægger til byens gavn og bedste«.

»– Hver mand eller hans visse bud skal møde på grandestævne hver søndag eftermiddag straks hyrden driver efter prædiken – og der lade sig opskrive for ens kreaturer, der har været til skade i korn eller eng«. Også banden og sværgeren på bystævne bødes der sømmeligt for, ikke at tale om »slag, hårgreb, jordskud«, eller anden maltraktering af ens ærlige naboer.

– Så skal hver by have en hyrde og en markmand, som al byens mark skal vogte og værge; »item en svinedreng over al byen og hannem lønne og made, som sædvanligt været haver«.

– Hver mand skal i rette tid lukke for korn og enge, når oldermænd har sagt det, og byens led skal være hængt på stablerne, som det sig bør. »Hvilken mand eller hans folk, som går, rider eller kører igennem byens led og lukker den ikke efter sig« 4 skl. i bøde til den krabat og hans navn skrevet på tallien til opgørets dag. Det går ikke an at ride eller køre anden mands dige ned, så vanker der hvasse bøder. Ingen tøjren i anden mands mark eller eng. Ingen må tøjre sine »sølhøser« op ad anden mands korn, at føllene skal rende til skade der. Ingen må begynde at så byg, slå hø eller høste hverken rug eller havre, før oldermænd har berammet tiden; med oldermændens tilladelse kan de altid få lov til at høste en trave eller halvanden til husets fornødenhed. Ingen må have sine svin uringet »når de vil vrøde skadelige vrod«.

Ingen husmand eller inderste må drive med nogen særhjord, og ingen må give nogen forlov at grave tørv eller slå lyng i Fly mark eller hede og bortføre til andre byer. Ikke på nogen tid af året må der drives med nogen slags fæmon på Fly Sønderkjær fra Troelsvig grav og til Fly. Ingen mands- eller kvindeperson, enten det er gårdfolk eller husfolk, inderste eller tjenestefolk, hvem det må være, tør tillade sig noget arbejde om søndagen enten før eller under prædiken. »Hvo som kører af byen enten efter tørv eller lyng eller hø eller korn eller andre ting om søndagen. . . han bøde hver gang 2 mk. og efter prædiken 1 mk. af hver vogn«.

Alle husfolk og inderste skal slå deres lyng i heden, som kaldes Stakkelsvang, som det altid har været dem tillagt. – – – Som man ser, er standsforskellen just ikke af ny dato. Husmanden skal holde sig til »Stakkelsvang« og Gud nåde ham, om han skræver udenfor, når han i fladbundede træsko svinger sit lyngjern over rævlingrisene!

Jacob Madsens tip²oldeforældre

Ane nr. 32

Jens Ovesen.

Han blev født i Sønderby i Rønbjerg sogn og døbt i kirken den 8. maj 1661 som søn af Ove Gregersen og hustru Kirsten Jensdatter. Han døde i Sønderby og blev begravet på Rønbjerg kirkegård den 4. december 1741, 80 år 7 måneder 1 uge og 1 dag gammel.

Hans hustrus navn kendes ikke, men i deres ægteskab var børnene:

1. Anne Jensdatter, døbt den 20. juli 1684.
2. Peder Jensen, døbt den 30. august 1686.
3. Lars Jensen, døbt 1. januar 1689.
4. Christen Jensen, døbt 23. marts 1692.

5. Jens Jensen, døbt den 6. marts 1695, han blev senere kaldt Jens Ovesen. Se ane nr. 16, side 122.

Alle børnene er født i Kisum i Estvad sogn og døbt i kirken der.

Jens Ovesen boede først i Kisum i Estvad sogn, men fik senere en sikkert større gård i fæste i Sønderby i Rønbjerg sogn. Dens hartkorn var på 4 tdr. 5 skp. 3 fdk. 2 alb. Hans årlige landgilde til Estvadgård var ganske stor, nemlig: 1 tdr. 4 skp. rug, 1 tdr. 1 skp. 2½ fdk. byg, 2 tdr. havre, 1 svin, 1 skovvogn, 1 fødenød og 1 rdl. gæsteri.

I 1719 fik Jens Ovesen fæstebrev på sin gård, som han da allerede længe havde haft i fæste.

Ane nr. 34

Mads Sørensen.

Han blev født i Rønbjerg og døbt i kirken den 28. august 1659, som søn af Søren Christensen og hustru Johanne Ibsdatter i Rønbjerg. Han døde i Rønbjerg 1729 og blev begravet den 22. februar, 70 år gammel. Hans hustrus navn er ikke kendt, men da hun var blevet enke, kom hun til Sønderby i Rønbjerg sogn, hvor hun døde 1731 og blev begravet på Rønbjerg kirkegård den 26. marts.

I deres ægteskab var børnene:

1. **Anne Madsdatter**, født omkring 1698. Se ane nr. 17, side 122.

2. **Johanne Madsdatter**, født 1699, hun døde i Rønbjerg i 1720.

3. **Søren Madsen**, født 1702, døbt den 15. oktober, han døde i 1726 og blev begravet på Rønbjerg kirkegård, han var da soldat ved landmilitien.

Mads Sørensen havde en mindre gård i fæste i Rønbjerg.

Ane nr. 36

Troels Jensen.

Han stammede fra Kurup i Lem sogn i Salling. Men ellers er oplysningerne om ham få.

Han blev trolovet den 4. juli 1697 og viet i Estvad kirke den 7. november s. å. med

Ane nr. 37

Bodil Girialsdatter.

Hun blev født i Kisum i Estvad sogn og blev døbt i kirken den 2. april 1679 som datter af fæstebonde Girial Christensen og hustru Dorthé Frantsdatter. Hun døde i Kisum og blev begravet på Estvad kirkegård den 19. januar 1757, 78 år gammel.

I ægteskabet var børnene:

1. **Maren Troelsdatter**, født i Kisum, døbt i Estvad kirke 21. november 1697. Hun døde knap 2 år gammel.

2. **Jens Troelsen**, han er sikkert født i Lem, før kirkebogen begynder 1703. Se ane nr. 18, side 123.

3. **Birgitte Troelsdatter**, født i Lem og døbt i kirken den 26. august 1703.

4. **Girial Troelsen**, født i Kisum og døbt i Estvad kirke 4. maj 1710.

5. **Dorthé Troelsdatter**, døbt i Estvad kirke 3. august 1716, benævnes »uægte« og udlagt barnefader er Peder Pedersen, som boede i Håsum, men den tid tjene hos hende i Halborg, Hem sogn.

Ovenstående oplysninger om børnene tyder på noget rodede familieforhold. Det ser ud til, at parret i begyndelsen har boet i Kisum, senere må de så være flyttet til Lem, men i 1710 er de tilbage i Kisum, hvis de da er sammen på det tidspunkt; barnet, der bliver født i 1716, er åbenbart ikke Troels Jensens. Den mulighed er der naturligvis, at han kan være død på det tidspunkt; måske boede de så, indtil han døde, i Hal-

borg, og barnefaderen kan så være kommet for at hjælpe hende med driften af den ejendom, de måske havde. Men der vides intet med sikkerhed.

Ane nr. 38

Frants Madsen.

Han boede i Kisum i Estvad sogn. Han ses ikke at være død i Estvad eller Rønbjerg sogne.

Han blev den 13. februar 1698 trolovet med og den 26. april gift i Estvad kirke med

Ane nr. 39

Else Nielsdatter.

Hun blev født i Kisum og døbt i Estvad kirke den 3. august 1673 som datter af Niels Jensen Smed og hustru Maren Christensdatter. Hun døde i Kisum og blev begravet på Estvad kirkegård den 5. august 1708, kun 35 år gammel.

I dette ægteskab var børnene:

1. **Mette Frantsdatter**, døbt 15. oktober 1699, hun døde i 1704.

2. **Karen Frantsdatter**, døbt 18. marts 1703. Se ane nr. 19, side 123.

Dette var Frants Madsens 2. ægteskab. Forinden var han den 8. november 1696 blevet gift i Estvad kirke med Mette Madsdatter, men hun døde mindre end et år efter, den 12. august 1697. Efter Else Nielsdatters død giftede Frants Madsen sig 3. gang den 20. oktober 1709 i Estvad kirke med Maren Marcusdatter.

Frants Madsen havde en gård i fæste under Estvadgård på 2 tdr. 6 skp. ½ alb. hartkorn. I 1719 udstedtes der fæstebrev til ham:

Udi fæste forundes Frants Matzøn i Kisum den anpart gård sammesteds, han påboer, hartkorn 2 tdr. 6 skp. ½ alb. med condition, han det til beboelse og brug må nyde og beholde, så længe han kongl. contributioner og den sædvanlige landgilde til rette tid betaler, ægt og arbejde forretter, jorden forsvarlig gjøder og dyrker, ejendommen ej til nogen bortlejer eller afgrøden afhænder, men det altid til gården hjembringer, bygningerne vedligeholder og forbedrer, og ellers udi alt som en fæstebonde retter og forholder sig efter kongl. majest. allernådigste lov og forordninger.

Estvadgård d. 13. nobr. 1719

A. Brønsdorff

Ane nr. 40

Jacob Christensen Skræder.

Han boede i Mosegård i Fly by og sogn i begyndelsen af 1700-tallet, han var sikkert søn af Christen Christensen Bødker, der boede i gården i 1687.

Det vides ikke, hvem der var hans kone, men navnet på en søn kendes, nemlig

Christen Jacobsen Skræder, født omkring 1712. Se ane nr. 20, side 124.

Han overtog sin fars gård i fæste i 1746.

Jacob Christensens tilnavn, Skræder, fulgte slægten i Mosegård, indtil Jacob Nørgaard fra Trevad kom dertil i 1820.

Ane nr. 42

Ole Thomasen

Han var født i Bækgård i Fly by og sogn som søn af Thomas Olesen og hustru Maren Nielsdatter. Han døde i 1725.

Han var gift med

Ane nr. 43

Ane Christensdatter.

I deres ægteskab var børnene:

1. **Mette Olesdatter**, hun var gift med Jacob Helund, Haugård i Fly.

2. **Maren Olesdatter**, hun var gift med Knud Christens Raæ, Ørbækgård i Fly.

3. **Thomas Olesen**, overtog senere fæstet af Bækgård.

4. **Christen Olesen**, han var ridefoged hos Chr. Linde. Se nedenfor.

5. **Karen Olesdatter**, født omkring 1709.

6. **Ermgard Olesdatter**, født omkring 1713.

7. **Anne Cathrine Olesdatter**, født omkring 1716. Se ane nr. 21, side 124.

Sønner Christen Olesen blev ridefoged på Kjærgårdsholm hos Chr. Linde, et barnebarn af den »store« Chr. Linde. Imod familiens ønske havde den unge, der betegnes som svagt begavet, giftet sig med sin fars husholderske, Maren Loss, der var skomagerdatter fra Horsens. Chr. Linde havde også arvet Tirsbæk ved Vejle, og her opholdt parret sig mest og levede vist iøvrigt i sus og dus, og det var her, at Maren Loss indledte et forhold til forvalteren, Jørgen Hvass, som hun giftede sig med, da Chr. Linde i 1756 var død, efter sigende af græmmelse.

Men Maren Loss havde en søster, Mette Catrine og med hende giftede ridefogeden på Kjærgårdsholm sig den 17. januar 1748 i Håsum kirke i Salling. Christen Olesen Fly var altså blevet svoger til godsejeren, og han blev selv godsejer. Ved skøde af 17. januar 1751 overtog han Kjærgårdsholm fra Chr. Linde; med i handlen fulgte en part af Stubbergård samt det underliggende bøndergods ialt 475 tdr. hartkorn. Men uvist af hvilken grund tilbagekøbte Chr. Linde det hele 1½ år senere. Christen Olesen Fly døde i 1757.

Ole Thomasen var blevet fæster i Bækgård ved sin fars død i 1686. Da han selv døde i foråret 1725, skulle Estvadgårds skifteforvalter egentlig have afholdt skifte den 1. april, men det var en dårlig tid på året:

--- da enken besværede sig, at de i gården værende creature formedelst den store foertrang, (mangel på foder), der

dette forår har været, er meget forarmede, og ikke nu kunne vurderes til nogen pris, begjærede (hun) derfor nogen tid med registrering og vurdering måtte bero.

Hun fik derpå udsættelse ialt to gange, men endelig den 13. juni kom man i gang med registreringen af bygningernes indhold og vurderingen af deres brøstfældighed (tilstand).

Det var en firlænget gård. Stuehuset lå i nord og bestod af 14 fag bindingsværk; det bestod af stue, kammer, køkken og bryggers. I stuen var der i den ene side et langt bord med bænke omkring. I den anden side af stuen var der 3 alkovesenge, desuden var der endnu en bænk samt en egetræsstol med halm-sæde samt en »hyvelrok« i stuen.



Bækgård i Fly, frit tegnet for at anskueliggøre bygningernes beliggenhed i forhold til hinanden.

Kornladen lå mod vest og bestod af 10 fag; mod syd var der endnu en lade, der også rummede hestestald og vognskjul. Der var bygget et mindre hus i ladens østende, muligvis til fåresti. Og gårdens østfløj på 7 fag var kostalden eller, som det hed, fæhuset.

Besætningen så sådan ud:

Bæster (heste): 1 ravnsort hesteplag på 4 år, 1 lysebrun hoppe, 6 år, en ravnsort hoppe på 9 år med 1 sortstrivet føl hos sig, 1 sortstrivet hoppe på 15 år med et ravnsort føl hos sig, 1 lysebrun strivert hest, 22 år gammel og en ravnsort morplag på 2 år.

Kvæg: 1 sorthjælmet ko, 8 år, 1 grå ko, 12 år, 1 ravnsort ko, 13 år, 1 ravnsort ko 7 år, 1 sorthjælmet studingnød 3 år, 2 sorthjælmede årrings studnød, 1 ravnsort studnød, 1 ravnsort kvie, 3 år, endnu 3 kvier, 2 studekalve samt en sort kviekalv.

Der var 6 får med lam, 4 gimmer og 4 væddere.

4 gamle gæs, 1 gase og 15 unger.

Der var et sosvin og 2 grise.

Når der var så mange heste i forhold til den øvrige besætning, var det, fordi herremanden krævede, at man skulle stille til hoveriarbejde med heste og redskaber.

Da hele boet var gjort op og manglerne trukket fra, var der ikke mere end 23 rdl. 3 mark og 4 skl. til-

bage at dele. Men enken ville gerne blive i gården, og det fik hun også lov til.

Og i alt må moderen med den ældste søn, Thomas Olesen, sammen nyde gården i fæste, indgå og forsikre de små og umyndige med nødvendige klæder at føde og forsyne, samt holde dem til Guds frygt og anden skickelighed efter stand og evne, indtil de have den væxt og alder, at de selv deres brød kan fortjene. ---

Ane nr. 44

Christen Knudsen.

Han boede i Ørbækgård i Fly i 1688. Her døde han i april 1721 og blev begravet på Fly kirkegård.

Han var gift med

Ane nr. 45

Maren Jensdatter Raae.

Der var i deres ægteskab tre børn:

1. **Jens Christensen Raae.** Se ane nr. 22, side 124.

2. **Knud Christensen Raae**, født omkring 1699, han døde i 1747. Han var gift med Maren Olesdatter i Bækgård; de havde ti børn, og det yngste af dem var Mette Knudsdatter, der som enke efter Ole Esbersen i Vingård i 1788 blev gift med Jens Madsen Bers. Se ane nr. 4, side 115.

3. **Birgitte Christensdatter Raae**, hun blev 1719 gift med Eske Jensen i Fly.

Ørbækgård var en fæstegård under Estvadgård gods; den var delt i 2 halvgårde, hvoraf Christen Knudsen havde den ene fra 1688 til 1715, da sønnen Knud overtog den. Fra 1708 til 1720 er den anden søn, Jens, medfæster i den anden halvdel, men det år bliver Knud Christensen enefæster i Ørbækgård, idet Jens Christensen Raae da overtager Vestergård i Fly i fæste, hvor han var til sin død 1763.

Efter Christen Knudsens død blev der holdt skifte i gården. Det er bemærkelsesværdigt ved, at det er »privat« skifte uden nogen skiftetoged fra godset til stede. Ganske vist får så dokumentet godsejerens biligelse og underskrift senere.

Der begyndes højtidligt »udi den hellige trefoldigheds navn« og arvingerne træffer derefter følgende bestemmelse angående enken, deres mor:

--- at Knud Christensen, som gården efter faderen i fæste haver, beholder fremdeles moderen hos sig og giver hende føden og ophold i gården hendes livstid, såfremt han hende overlever og ved gården forbliver --- hvorimod hun forsikrer herefter som hidtil at lade vise alt mulig flid og troskab imod ham og hans hus --- (og om) hun enten formedelst tiltagende svaghed eller uenigheds tildragelse ej skulle kunne søge dug og disk hos ham, så skal hun dog have husværelse i gården samt fornøden ildingsbrændsel, og til sin ophold årlig 2 tdr. rug og 4 skp. byg og sex fårhøvder, som med hans egne skal have græs og foder. Og når hun ved døden afgår, forskafter han hende en sømmelig begravelse, imod at der ej allerede nu skal foretages vurdering, regi-

strering og deling, han antager og beholder hele boets midler og bohavet inden og uden dørs, være sig med hvad navn nævnes kan, og når hun ved døden afgår, ligeledes at være berettiget til, hvad hun måtte efterlade uden at dele på nogen måde ---.

Ane nr. 46

Jens Christensen.

og

Ane nr. 47

Anne Jepsdatter.

De to er identiske med ane nr. 124 og nr. 125 i Maren Jensdatters forslægt. Se side 93.

Ane nr. 56

Jacob Pedersen.

Han må være født omkring 1640. I 1670 boede han i Bjerregård i Fly.

Han var gift med

Ane nr. 57

Maren Christensdatter.

De havde sønnen **Peder Jacobsen**, der overtog fæstet på Bjerregård efter forældrene. Se ane nr. 28, side 127.

Samt en datter, **Karen Jacobsdatter**, født omkring 1690. Hun var gift med Jens Jensen i Bredsgaard i Ravnstrup. Hun døde 1748.

Omkring reformationen hørte Bjerregård under Viborg domkirke, og bondeskylden af gården gik til at aflønne en læsemester. Fra år 1600 var den ryttergård under kronen. I en fortegnelse fra 1670 over bygningernes tilstand på ryttergårdene var Jacob Pedersen beboer af ryttergården Bjerregård i Fly. Der var følgende mangler:

»30 bindinger og lejder, 30 do. til murremme, 30 spær, 540 lægter, 50 stolper, 30 løsholter, 17 bjælker og 3 tylder fjelle.«

I 1719 lå gården under godset Hald. Og i året 1796 købte bønderne Johan Christensen og Peder Nielsen Dam Bjerregård til selveje for 1754 rdl.

Ane nr. 60.

Ole Thomasen.

og

Ane nr. 61

Ane Christensdatter.

De to er identiske med ane nr. 42 og nr. 43, se side 130.

Jacob Madsens tip³oldeforældre

Ane nr. 64

Ove Gregersen.

Han er født omkring 1619 i Rønbjerg som søn af Gregers Clemendsen. Han døde i Rønbjerg og blev begravet på kirkegården den 25. marts 1705, 85 år og 6 måneder gammel.

Han var gift med

Ane nr. 65

Kiersten Jensdatter.

Hun blev født omkring 1633 og hun døde i Rønbjerg og blev begravet på kirkegården den 19. november 1705, 72 år gammel.

I dette ægteskab var følgende 9 børn:

1. *Gregers Ovesen*, han er ikke fundet døbt i Rønbjerg.

2. *Edel Ovesdatter*, døbt 10. september 1654.

3. *Jens Ovesen*, døbt 10. maj 1657.

4. *Kiersten Ovesdatter*, døbt 25. april 1659.

5. *Jens Ovesen*, døbt 8. maj 1661. Se ane nr. 32, side 128.

6. *Maren Ovesdatter*, døbt 11. april 1664.

7. *Ane Ovesdatter*, døbt 6. marts 1670.

8. *Oluf Ovesen*, døbt 6. september 1674.

9. *Søren Ovesen*, døbt 10. juli 1678.

I en jordebog over Estvadgårds gods 1660 nævnes Ove Gregersen og Michel Jensen som boende i samme gård i Rønbjerg by, som en tilføjelse står der »forarmet«, hvilket dog muligvis alene går på Michel Jensen, idet denne i matriklen fra 1664 var blevet udskiftet med Mads Thomasen. Endnu i matriklen 1689 nævnes Ove Gregersen som bonde i samme gård i Rønbjerg by, men da hed den anden gårdmand Anders Andersen Skræder. Gårdens samlede hartkorn var på 4 tdr. 2 skp. 2 fdk. 1 alb., hvoraf Ove Gregersen stod for den mindste part, nemlig 1 tdr. 4 skp. 1 fdk.

Ane nr. 68

Søren Christensen.

Han boede i Rønbjerg og var gift 2 gange. Hans første kone, Anne Lasdatter, døde den 21. oktober 1650. Det er formodentlig ham, der blev begravet på Rønbjerg kirkegård samme dag som sin søster Maren Christensdatter, Kyndelmissedag den 2. februar 1684.

Han blev gift 2. gang den 30. maj 1652 i Rønbjerg kirke med

Ane nr. 69

Johanne Ibsdatter.

Hun blev født omkring 1623 og blev begravet på

Rønbjerg kirkegård den 25. august 1715 i den høje alder af 92 år.

I dette andet ægteskab var børnene:

1. *Mads Sørensen*, født 28. august 1659. Se ane nr. 34, side 129.

2. *Iver Sørensen*, født 31. marts 1662.

Ane nr. 74

Girial Christensen.

Han boede i Kisum i Estvad sogn og blev begravet på Estvad kirkegård den 10. juli 1729.

Han blev trolovet den 3. juli 1670 og gift i Estvad kirke den 29. januar 1671 med

Ane nr. 75

Dorthe Frantsdatter.

Der var i deres ægteskab følgende børn, der alle er født i Kisum:

1. *Anne Girialsdatter*, født 29. januar 1671.

2. *Christen Girialsen*, født 24. august 1673.

3. *Karen Girialsdatter*, født 23. april 1676.

4. *Bodil Girialsdatter*, født 2. april 1679. Se ane nr. 37, side 129.

5. *Frederick Girialsen*, født 1. marts 1685.

6. *Mette Girialsdatter*, født 7. oktober 1688.

7. *Frantz Girialsen*, født 6. januar 1692.

Ane nr. 78

Niels Jensen Smed.

Han var født den 26. august 1639. Han boede i Kisum i Estvad sogn, hvor han døde i 1714 og blev begravet på Estvad kirkegård den 16. december, 75 år 8 måneder og 10 dage gammel.

Han blev trolovet den 9. april og gift i Estvad kirke den 11. august 1672 med

Ane nr. 79

Maren Christensdatter.

I deres ægteskab var børnene, der alle er født i Kisum:

1. *Else Nielsdatter*, født 3. august 1673. Se ane nr. 39, side 129.

2. *Jens Nielsen*, født 2. august 1674, død 10 dage gammel.

3. *Jens Nielsen*, født 31. oktober 1675, død 2 uger gammel.

4. *navnløs pige*, født 11. juli 1681.

5. *Thomas Nielsen*, født 22. marts 1691, død 25. januar 1697.

6. *Anne Nielsdatter*, født 29. september 1694.
7. *Dorthe Nielsdatter*, født 29. august 1700.
-

Ane nr. 80

Christen Sørensen Bødker.

Han boede i 1687 i Mosegård i Fly, hvor han var fæstebonde. I præstens indberetning står der, at han var forarmet; det var forøvrigt de fleste bønder på den tid.

Han havde sønnen *Jacob Christensen Skræder*, der fik gården i fæste efter ham. Se ane nr. 40, side 129.

Ane nr. 84

Thomas Olesen.

Han boede i Bækgård i Fly og var søn af Ole Jensen Bonde og Kirsten Thomasdatter i Bækgård. Han døde før 1687.

Han var gift med

Ane nr. 85

Maren Nielsdatter.

I 1687 nævner præsten i sin indberetning, at enken i Bækgård klarer sig med nød og næppe.

Vi kender navnene på 2 af deres børn:

1. *Ole Thomasen*, han døde 1725 i Bækgård i Fly, som han havde i fæste efter sin far. Se ane nr. 42, side 130.

2. *Niels Thomasen*, han var til stede ved skiftet i 1725 efter broderen.

Ane nr. 92

Christen Pedersen.

og

Ane nr. 93

Karen Madsdatter.

Forældre til *Jens Christensen*. Se ane nr. 46, side 131.

De to er identiske med ane nr. 248 og ane nr. 249 i Maren Jensdatters forslægt. Se side 98.

Ane nr. 94

Jep Maltesen.

og

Ane nr. 95

Dorthe Jensdatter.

Forældre til *Anne Jepsdatter*. Se ane nr. 47, side 131.

De to er identiske med ane nr. 250 og ane nr. 251 i Maren Jensdatters forslægt. Se side 98.

Ane nr. 120

Thomas Olesen.

og

Ane nr. 121

Maren Nielsdatter.

Forældre til *Ole Thomasen*. Se ane nr. 60, side 131.

De to er identiske med ane nr. 84 og ane nr. 85 på denne side.

Jacob Madsens tip^Aoldeforældre

Ane nr. 128

Gregers Clemendsen.

Han var født før år 1600 som søn af Clemend Lauridsen i Sepstrup i Sevel sogn. Han blev begravet den 20. marts 1664.

Han havde sønnen *Ove Gregersen*, født omkring 1619. Se ane nr. 64, side 132.

Ane nr. 168

Ole Jensen Bonde.

Han boede i Bækgård i Fly og var søn af Jens Pedersen.

Han var gift med

Ane nr. 169

Kiersten Thomasdatter.

De havde sønnen *Thomas Olesen*, der blev fæster i Bækgården efter sin far. Se ane nr. 84 på denne side.

Ane nr. 184

Peder Nielsen.

Han boede i Kirkegård i Fly år 1687, og han var søn af Niels Pedersen og hustru Maren Nielsdatter i Storgård i Fly.

Han var gift med

Ane nr. 185

Dorthe Christensdatter.

De havde sønnen **Christen Pedersen**, der var fæster i Kirkegård efter sin far. Se ane nr. 92, side 133.

Ane nr. 188

Malte N.

og

Ane nr. 189

Maren Jepsdatter.

De havde sønnen **Jep Maltesen**. Se ane nr. 94, side 133.

De to er identiske med ane nr. 500 og ane nr. 501 i Maren Jensdatters forslægt. Se side 101.

Ane nr. 240

Ole Jensen Bonde.

og

Ane nr. 241

Kirsten Thomasdatter.

De havde sønnen **Thomas Olesen**. Se ane nr. 84 = 120, side 133.

De to er identiske med ane nr. 168 og ane nr. 169, side 133.

Jacob Madsens tip^soldeforældre

Ane nr. 256

Clemend Lauridsen.

Han boede i Sepstrup i Sevel sogn.

Han havde sønnen **Gregers Clemendsen**. Se ane nr. 128, side 133.

Ane nr. 368

Niels Pedersen.

Han boede i Storgaard i Fly sogn.

Han var gift med

Ane nr. 369

Maren Nielsdatter.

De havde sønnen **Peder Nielsen**. Se ane nr. 184, side 133.

Ane nr. 336

Jens Pedersen.

Han havde sønnen **Ole Jensen Bonde**. Se ane nr. 168 = 240, side 133 og på denne side.

Han er måske identisk med ane nr. 996 i Maren Jensdatters forslægt. Se side 101.

Ane nr. 480

Jens Pedersen.

Han er identisk med overforstående ane nr. 336.

Han havde sønnen **Ole Jensen Bonde**. Se ane nr. 240 ovenfor.

Gammel stuehus på landet.



EFTERSLÆGTEN



Herrup-slægten. Bagved fra venstre: Jensine og Maren Madsen, Jens Christian Jensen, Jens Madsen, Niels Pedersen, Kirstine og Peder Chr. Madsen. Dernæst stående fra venstre med deres koner foran: Mads og Ane Madsen, Anders og Kirsten Søndergaard, Jens Christian og Ane Kirstine Mundbjerg, Jens og Anine Søndergaard ved siden af hinanden, foran dem: Maren og Jacob Herrup, dernæst Jens og Mette Marie Espersen og Jens og Kathrine Vittrup.

EFTERKOMMERE

AF

Jens Chr. Jensen

Hald-slægten

OG

Maren Jensdatter

Herrup-slægten

SAMT

Jacob Madsen

Bers-slægten

Børn

AF

**Jens Chr. Jensen,
Maren Jensdatter**

OG

Jacob Madsen

- I Ane Kirstine Jensen
- II Jens Christian Jensen
- III Mette Marie Madsen
- IV Mads Madsen
- V Ane Catrine Madsen
- VI Kirsten Madsen
- VII Karen Madsen
- VIII Jensine Madsen
- IX Maren Anine J. Madsen
- X Peder Chr. Madsen
- XI Maren Madsen
- XII Jens Madsen

I

Ane Kirstine Jensen

OG

Jens Christian Mundbjerg

SAMT

deres efterkommere

Ane Kirstine og Jens Chr. Mundbjerg med børnene. Fra venstre: Marthinus, Jacob, Jens, Maren, Pouline, Mads og Karl.



I Ane Kristine Jensen, Jens Chr. Mundbjerg

A Jens Mundbjerg
Henrikke Hemksen

- 1 Thomas H. Mundbjerg
Elisabet Christensen
- 2 Krista Mundbjerg
S. Kr. Møller Jensen

- a Jens Jørgen Mundbjerg
- b Henny Petra Mundbjerg
- a Tage M. Jensen
Elly Katrine Nielsen
- b Arne M. Jensen

- 1) Britt Mundbjerg
- 2) Torben Mundbjerg
- 1) Heinrich Dalager
- 1) Claus Jensen

B Jacob Mundbjerg
Maren Møller Jensen

- 1 Else Mundbjerg
Ejner Rasmussen
- 2 Johs. Mundbjerg
Ulla Meyer
- 3 Harald Mundbjerg
Gunhild Vittrup
- 4 Robert M. Mundbjerg
Else S. Olsen
- 5 Frede M. Mundbjerg
Anny B. Christensen
- 6 Jens Chr. Mundbjerg
Ella D. Jensen
- 7 Anna K. Mundbjerg
Anders Vad Jensen

- a Inger Rasmussen
Anders Skovmose
- b Jørgen Rasmussen
Anni K. Christensen
- a Tom Meyer Mundbjerg
Doris Andersen
- b Birthe M. Mundbjerg
- c Lars M. Mundbjerg
- a Anette Mundbjerg
- b Jørn Mundbjerg
- c Niels Jakob Mundbjerg
- d Jens Olav Mundbjerg
- a Henning Mundbjerg
Vera Clausen
- b Niels Jacob Mundbjerg
Annette Nielsen
- c Anne Grethe Mundbjerg
- d Poul Erik Mundbjerg
- e Marianne Mundbjerg
- a Per Møller Mundbjerg
- b Jette M. Mundbjerg
- a Gurli Mundbjerg
Palle H. Pedersen
- b Linda Mundbjerg
- c Henrik Mundbjerg
- a Mie Vad Jensen
- b Britta Vad Jensen
- c Peder Vad Jensen

- 1) Jan K. Rasmussen
- 1) Susan Mundbjerg
- 2) Jan Mundbjerg
- 1) Susanne Mundbjerg
- 1) Stinne Mundbjerg
- 2) Anne Mundbjerg
- 1) Lasse H. Pedersen
- 1) Heidi M. Hansen
- 2) Henrik M. Hansen

C Mads Mundbjerg
Jensine Grøn Knudsen

- 1 J. Kr. Mundbjerg
Oda G. Haaning
- 2 J. Peder Mundbjerg
Inger Kat. Jensen
- 3 A. Kirst. Mundbjerg
Daniel Johansen
- 4 Anna Mundbjerg
Elias M. Bräuner
- 5 Helga Mundbjerg
Johs. Storebjerg
- 6 Johs. Mundbjerg
Manny Christensen
- 7 Otto Mundbjerg
Oda H. Petersen

- a Birthe Mundbjerg
Erik Hansen
- b Henning Mundbjerg
Elin Gjødsbøl
- c Ella Mundbjerg
- d Hanne Mundbjerg
Leo Gjødsbøl
- e Børge Mundbjerg
- f Grete Mundbjerg
- g Jørgen Mundbjerg
- a Jens Kr. Mundbjerg
Bodil Ørhberg
- b Irene Mundbjerg
Jørgen D. Madsen
- c Finn Mundbjerg
- d Erik Mundbjerg
- e Jette Mundbjerg
- f Ole Mundbjerg
- a Dorthe M. Johansen
Johs. Nystrup
- b Birgit Johansen
Johs. Sørensen
- a Margit Bräuner
Steen Brejner
- b Frede Bräuner
- c Anders Peter Bräuner
- a Niels Storebjerg
- b Peder Storebjerg
- a Bente Mundbjerg
- b Ove Mundbjerg
- c Arne Mundbjerg
- d Anni Mundbjerg

- 1) Lene M. Madsen
- 2) Peter M. Madsen
- 1) Birthe Nystrup
- 1) Annette Sørensen
- 2) Susanne Sørensen
- 3) Charlotte Sørensen
- 1) Susan Brejner
- 2) Michella Brejner



Ane Kirstine Jensen
OG
Jens Christian Mundbjerg
SAMT
deres efterkommere

I

Ane Kirstine Jensen.

Hun blev født i gården Herrup i Sevel sogn den 25. december 1862 som datter af Maren Jensen, der tjente hos sine bedsteforældre i Herrup, og udlagte fader, Jens Christian Jensen, tjenestekarl i Pilgaard i Sevel. Hun blev døbt i Sevel kirke samme dag som sin senere ægtefælle, nemlig den 4. januar 1863. Fadderne var Jens Christensen Hald, gårdmand i Sevel, Jens Christensen, gårdmand i Søgårde og Jens Jensen, boelsmand i Mundbjerg, Cathrine Jensen, tjenestepige i Råe frembar barnet og pigen Kirsten Jensen, tjenestepige i Søgård stod for. Den 8. april 1877, på søndagen efter påske, blev hun konfirmeret i Sevel kirke. Hun fik g+ i kundskaber og mg i opførelse.

Hun døde i Herrup i Sevel sogn den 20. aug. 1928 og blev begravet på Herrup kirkegård.

Hun blev gift den 1. april 1887 i Sevel kirke efter lysning 3., 4. og 5. søndag i fasten med

Jens Christian Mundbjerg.

Han blev født i Husted i Sevel sogn den 28. december 1862 som søn af boelsmand Jens Olesen og hustru Karen Poulsdatter (Lykke). Han blev døbt i Sevel kirke den 4. januar 1863, båret af sin faster Maren Olesdatter fra Ejsing.

Han fik navnebevis på navnet Mundbjerg den 1. august 1905.

Han døde i Herrup i Sevel sogn 2. juledag 1951 og blev begravet på Herrup kirkegård den 2. jan 1952.

Ane Kirstine Mundbjerg, der i daglig tale blev kaldt Stine, fik, skønt som sin helbror Jens Christian Jensen født udenfor ægteskab, et godt og trygt hjem at vokse op i hos moderen og hendes mand Jacob Herrup, der helt var dem i fars sted og sammen med en flok søskende på ti, der var i dette ægteskab.

Efter giftermålet med Jens Christian Mundbjerg boede det unge par en tid ved Sevel Kalkværk, hvor han arbejdede hos sin bror, Niels Mundbjerg, der brød og brændte kalk. Hans arbejde bestod i at køre de tunge kalklæs ud til forbrugerne ofte i Salling eller Fjends herred.

I 1888 købte ægteparret en lille ejendom i Feldborg lige op ad Statsplantagen. Her fik de udkommet

til sig selv og en børneflokk på efterhånden fem drenge og to piger, en pige var desuden død som lille, dels ved landbruget på den magre hedejord, men vel nok så meget ved tørvegravning i en moselod, der hørte til ejendommen. Mange steder i Sevel sogn og så langt væk som Holstebro leverede Chr. Mundbjerg tørv til.

Stine Mundbjerg var en hjemmets kvinde, blød af sind, flittig og arbejdsom. Ofte sad hun oppe og arbejdede længe efter, at den øvrige familie var gået til ro. Hun var dygtig til at lave mad og hendes søskende fra Herrup satte pris på at komme i hjemmet.

Jens Chr. Mundbjerg var mere udadventt og deltog også i offentligt arbejde, således sad han en tid i Haderup sogneråd; det betød, at hjemmet ofte måtte åbnes for møder af den ene og den anden art. Kirkeligt tilhørte de Indre Mission, og ofte var præster og missionærer gæster i hjemmet.

Efter at ejendommen var afhændet til sønnen Mads, flyttede ægteparret ind i et hus i Feldborg by, men flyttede ret snart til Herrup. Den sidste tid før sin død led Stine Mundbjerg af en slags rystesygge. Hun led meget og ønskede, at noget måtte støde til, så hun kunne dø, hvilket også skete.

Efter hendes død flyttede datteren Maren hjem til sin far, som hun var hos i de mange år indtil hans død som 85-årig i 1951. I sine mange år i huset i Herrup havde han mange gøremål; der hørte lidt landbrug til med en hest, et par køer og nogle svin. Desuden var han vejmand, og i flere år var han bælgræder ved orglet i Herrup kirke. Hjemme i et lille kammer fra bryggerset havde han et lille sadelmagerværksted, hvor han reparerede hesteseletøj for folk.

Han var rask og åndsfrisk til det sidste. Dagen før sin 85-års fødselsdag sad han fredeligt i stuen og læste i en bog; pludseligt faldt den ham af hånden, han var gledet ind i bevidstløsheden og udåndede kort efter. Et langt og virksomt liv var til ende; men mindet om disse to mennesker lever stadig i slægten som et dyrebart klenodie, og deres indflydelse vil præge også nye slægtled.

I slægtsbogen om Mundbjerg-slægten har jeg mere udførligt fortalt om dem.

Jens Christian Mundbjergs og Ane Kirstine Jensens efterkommere

IA

Jens Mundbjerg.

Født 29. jan. 1888 ved Sevel Kalkværk, Sevel sogn.

Død den 13. nov. 1970 i Feldborg.

Gift den 13. okt. 1911 i Hodsager kirke med

Henrikke Kjær Henriksen, født 6. juli 1887 i Hodsager sogn, datter af lærer Thomas Henriksen og hustru Petrine.

Jens Mundbjerg gik i skole i Neder Feldborg. Han tjente som karl i Borbjerg mølle og var en tid landpostbud. Han blev soldat i Viborg 1910 og blev genindkaldt til sikringsstyrken i 1914. Ægteparret havde en gård i Hodsager indtil 1950, da sønnen Thomas overtog den. De flyttede derefter til Feldborg, hvor de drev et rugeri til 1968. Jens Mundbjerg var i mange år formand for Landboforeningen i Hodsager, han sad i bestyrelsen for Feldborg mejeri og var medlem af menighedsrådet. Henrikke gik i skole i Feldborg og havde efter konfirmationen forskellige pladser som husassistent. Sommeren 1907 var hun elev på Nr. Nissum Højskole.

Bopæl: Midgården 1, 7500 Holstebro.

Børn:

IA 1

Thomas Henriksen Mundbjerg.

Født 1. jan. 1922 i Hallundbæk, Hodsager sogn.

Han har været gift med **Elisabeth Kristensen**; ægteskabet er opløst.

Thomas Mundbjerg har gået i skole i Hodsager. 1942–45 var han ansat ved DSB i Herning. Derefter hjalp han sin far med bedriften, som han selv overtog 1950. 1962 afstod han gården og blev repræsentant hos en bilforretning i Holstebro. Han er nu svejser i firmaet Jyden i Bur og er fritidsmedarbejder i forsikringselskabet Jylland.

Bopæl: Vestergade 21, 7500 Holstebro.

Børn:

IA 1a

Jens Jørgen Mundbjerg.

Født 31. maj 1951 i Holstebro.

Han har været gift; ægteskabet er opløst.

Han er indehaver af firmaet »Lynbudet« i Holstebro.

Bopæl: Idomvej 68, 7500 Holstebro.

Børn:

IA 1a 1)

Britt Mundbjerg.

Født 25. jan. 1974 i Holstebro.

IA 1a 2)

Torben Mundbjerg.

Født 17. aug. 1976 i Holstebro.

IA 1b

Henny Petra Mundbjerg.

Født 19. april 1953 i Holstebro.

Har været gift **Dalager**; ægteskabet er opløst.

Bopæl: Tinggården 27, 7500 Holstebro.

Børn:

IA 1b 1)

Heinrich Dalager.

Født 7. april 1976 i Holstebro.

IA 2

Krista Kirstine Mundbjerg.

Født 18. dec. 1927 i Hodsager sogn.

Gift 2. sept. 1949 i Hodsager kirke med

Søren Kristian Møller Jensen, født 5. okt. 1921 i Borbjerg sogn søn af landmand Jens Lund Jensen og hustru Ane, Skave.

Krista Jensen har gået i Hodsager skole og har været husassistent og er nu rengøringsassistent ved Skave skole. Hendes mand har gået i Trabjerg skole. Han har arbejdet ved tørveproduktion. 1949 overtog han sine forældres ejendom, hvis jorder senere er solgt til Skave by. Han er nu ansat ved anlægsgartneri i Holstebro og er fritidsmedarbejder i Brandforsikringen Vestjylland.

Bopæl: Borbjergvej 8, Skave, 7500 Holstebro.

Børn:

IA 2a

Tage Mundbjerg Jensen.

Født 23. sept. 1950 i Skave, Borbjerg sogn.

Gift 4. sept. 1976 i Vejrum kirke med

Elly Katrine Nielsen, født 25. dec. 1953 i Vejrum sogn, datter af gårdejer Peder Nielsen og hustru Rosa, Skaderis, Vejrum.

Tage M. Jensen har gået i skole i Skave og har været elev på Flemming Efterskole. Han er uddannet som klejnsmed og er ansat på vognfabrikken NOPA i Struer. Han var soldat i Viborg 1972. Elly Katrine Jensen er uddannet som børnehavepædagog på Esbjerg Børnehaveseminarium og er nu vikar i børnehaver i Holstebro.

Bopæl: Kobberupvej 23, Mejrup, 7500 Holstebro.

Børn:

IA 2a 1)

Claus Jensen.

Født 23. maj 1978 i Esbjerg.

IA 2b

Arne Mundbjerg Jensen.

Født 12. feb. 1955 i Skave, Borbjerg sogn.

Han har gået i Skave skole og har været elev på Brejninggård Efterskole. Han er uddannet

som tømrer. I 1975 var han soldat dels på Bornholm og dels i Oksbøl.
Bopæl: Holstebro.

I B

Jacob Mundbjerg.

Født 9. juli 1889 i Feldborg, Haderup sogn.
Gift 3. april 1919 i Timring kirke med

Maren Møller Jensen, født 28. aug. 1894 i Timring sogn, datter af smed og gårdejer Jens Kristian Jensen og hustru Ane Thomsen, Timring. Død 9. marts 1978 i Sevel sogn.

Jacob Mundbjerg har gået i Ndr. Feldborg skole. Han har været karl i Borbjerg mølle og hos sin bedstefar i Herrup. Han var soldat i 1909 og blev genindkaldt til sikringsstyrken i 1914. Han var karl på Møltrup i Timring. Vinteren 1912–13 var han elev på Tommerup Højskole. Han var ejer af Mundbjerggård i Sevel sogn. I mange år var han formand for Landboforeningen for Haderup og Omegn. Han var i 40 år medarbejder i søndagsskolen. Maren M. Mundbjerg gik i skole i Timring. I sommeren 1914 var hun elev på Tommerup Højskole. Hun havde derefter plads som tjenestepige på Fyn, og før hun blev gift hos pastor Thuesen i Vejrum. I mange år var hun formand for DMS kvindekredsen i Herrup.

Jacob Mundbjerg bor på De gamles Hjem, Sevel, 7830 Vinderup.

Børn:

I B 1

Else Mundbjerg.

Født 21. april 1920 i Herrup, Sevel sogn.
Gift 5. juli 1949 i Herrup kirke med

Ejner Rasmussen, født 11. sept. 1920 i Sevel sogn, søn af arbejdsmand Karl Rasmussen og hustru Kathrine, Sevel.

Else gik i skole i Herrup og havde efter konfirmationen pladser som husassistent. Hun har været elev på Hammerum Husholdningsskole. Hun er hjemmearbejder for B&O radiofabrik. Ejner Rasmussen er ansat på B&O radiofabrik i Struer.
Bopæl: Nørgårdsvej 10, 7600 Struer.

Børn:

I B 1a

Inger Rasmussen.

Født 28. nov. 1952 i Humlum sogn.
Gift 7. juli 1973 i Gimsing kirke med

Anders Skovmose, født 7. nov. 1946 i Humlum sogn, søn af gårdejer Niels Skovmose og hustru Elisabeth, Humlum.

Inger Skovmose har gået i skole i Gimsing og Struer. Hun har været elev på Brandbjerg Højskole ved Jelling og er nu ansat som sygehjælper på Århus Kommunehospital.
Bopæl: Vintergækvej 8, 8541 Skjødstrup.

I B 1b

Jørgen Rasmussen.

Født 1. nov. 1955 i Gimsing sogn.

Bofællesskab med **Anni Krogh Christensen**, født 8. sept. 1958 i Nr. Tranders sogn, datter af murer Bent Krogh Christensen og hustru Jytte Alice Sørensen, Nr. Åby.

Jørgen Rasmussen har taget realeksamen fra Østre skole i Struer. Han har haft plads på landet og har arbejdet på Struer svineslagteri. 1976 aftjente han sin værenepligt ved Livgarden. Anni Krogh Christensen er radioarbejder på B&O.

Bopæl: Danmarksgade 41, 7600 Struer.

Barn:

I B 1b 1)

Jan Krogh Rasmussen.

Født 27. jan. 1980 i Struer.

I B 2

Johannes Mundbjerg.

Født 14. aug. 1921 i Herrup, Sevel sogn.
Død 22. juni 1977 i Haslev.
Gift 15. okt. 1944 i Haslev kirke med

Ulla Meyer, født 18. marts 1925 i Haslev sogn, datter af tromlefører Richardt Meyer og hustru Julie, Haslev.

Johannes Mundbjerg har gået i skole i Herrup og blev uddannet som tømrer i Herrup. Efter militærtjeneste ved Marinen 1941–42 var han elev på Haslev Håndværkerskole. 1949 nedsatte han sig som selvstændig bygmester i Haslev og han drev en omfattende byggevirksomhed. Ulla Mundbjerg var medarbejder i sin mands virksomhed. Hun bor nu Maglemosevej 26 A, 4690 Haslev.

Børn:

I B 2a

Tom Meyer Mundbjerg

Født 28. marts 1945 i Haslev sogn.
Gift 11. dec. 1965 i Haslev kirke med

Doris Andersen, født 27. feb. 1947 i Haslev sogn, datter af pensionist Ejgil Andersen og hustru Karen, Haslev.

Tom Mundbjerg har gået i skole i Haslev og blev uddannet som tømrer hos sin far, og afsluttede sin uddannelse som bygmester på Haslev Håndværkerskole i 1964. Han supplerede sin uddannelse som kloakmester i 1969. I 1964 var han soldat.

Bopæl: Røn alle 24, 4690 Haslev.

Børn:

I B 2a 1)

Susan Mundbjerg

Født 31. maj 1964 i Haslev sogn.
Skoleelev.

I B 2a 2)

Jan Mundbjerg.

Født 15. juli 1966 i Haslev sogn.
Skoleelev.

I B 2b

Birthe Meyer Mundbjerg.

Født 21. juli 1947 i Haslev sogn.

Hun er matematisk-fysisk student fra Haslev Gymnasium 1966. Hun har været elev på Skårup Husholdningsskole. 1970 tog hun eksamen som fysioterapeut og er nu ansat som afdelingsleder ved Københavns kommunehospital i Glostrup.

Bopæl: Maglemosevej 26 A, 4690 Haslev.

I B 2c

Lars Meyer Mundbjerg.

Født 18. marts 1964 i Haslev sogn.
Skoleelev.

I B 3

Harald Mundbjerg.

Født 20. aug. 1923 i Herrup, Sevel sogn.

Død 20. april 1978 på Holstebro sygehus.

Gift 11. marts 1961 i Herrup kirke med

Gunhild Elisabeth Vittrup, født 6. dec. 1935 i Gerlev sogn, datter af gårdejer Niels Vittrup og hustru Jenny, Herrup.

Harald Mundbjerg har gået i Herrup skole og er uddannet ved landbruget. Han var elev på Tommerup Højskole 1942–43. 1945–46 var han soldat ved dragonregimentet i Randers. Han overtog sin fødegård 1957. Han har haft flere offentlige hverv. Han har været medlem af Venstrevælgerforeningens bestyrelse, medlem af kommunalbestyrelsen og medlem af menighedsrådet. Han var formand for KFUM & K i Herrup. 1949 var han med til at oprette et trop af KFUM-spejdere i Herrup. I nogle år var han divisionschef for spejderne. I sine sidste år var han med til at etablere spejdercentret Trevældgård ved Stubbergårdsø. Han tog også initiativ til, at der byggedes en sognegård i Herrup. Gunhild Mundbjerg har gået i skole i Herrup og har været elev på Nr. Nissum Højskole i 1959. Hun driver gården videre.

Bopæl: Mundbjerggård, Herrup 7830 Vinderup.

Børn:

I B 3a

Anette Mundbjerg.

Født 2. feb. 1962 i Herrup, Sevel sogn.

Hun er handelsskoleuddannet fra Holstebro og er ansat som kontorassistent på et regnskabskontor i Haderup.

Bopæl: hjemme.

I B 3b

Jørn Mundbjerg.

Født 26. marts 1963 i Herrup, Sevel sogn.

Han har hjulpet med landbruget derhjemme. Han er på Nr. Nissum Landbrugsskole efteråret 1979.

I B 3c

Niels Jakob Mundbjerg.

Født 6. april 1965 i Herrup, Sevel sogn.
Skoleelev.

I B 3d

Jens Olav Mundbjerg.

Født 20. jan. 1970 i Herrup, Sevel sogn.
Skoleelev.

I B 4

Robert Møller Mundbjerg.

Født 17. nov. 1924 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 13. sept. 1952 i Møgeltønder kirke med

Else Sofie Olsen, født 29. aug. 1922 i Hostrup sogn, datter af baneformand Niels Olsen og hustru Anna.

Robert har gået i skole i Herrup, og er uddannet som gartner. Efter soldatertjenesten ved ingeniørtropperne i Ryvangen 1945–46 var han elev på Beder Gartnerskole. Han ejede i nogle år et gartneri med blomsterhandel i Tønder. I 1973 afstod han denne for at tiltræde en stilling som kirkegårdsleder ved Tønder kirkegård. Ægteparret har deltaget i menighedsarbejde især indenfor FDF & FPF.

Bopæl: Ribelandevej 45, 6270 Tønder.

Børn:

I B 4a

Henning Mundbjerg.

Født 23. okt. 1943 i København.

Adopteret af Robert M. Mundbjerg.

Gift 27. dec. 1966 i Tønder kirke med

Vera Clausen, født 26. feb. 1944 i Hemmet sogn, datter af landmand Sigfred Clausen og hustru Mary.

Henning Mundbjerg har taget realeksamen fra Tønder kommuneskole og studentereksamen fra Tønder statskole. Efter lærereksamen fra Haderslev statsseminarium var han lærer ved Brunlund skolen i Åbenrå, hvor han nu efter en tid som lærer ved Grønlands skolevæsen i Upernavik atter er ansat sammen med sin kone, der også er læreruddannet.

Bopæl: Gl. Søndergade, 6392 Bolderslev.

Barn:

I B 4a 1)

Susanne Mundbjerg.

Født 26. juni 1967 i Haderslev.

I B 4b

Niels Jacob Mundbjerg.

Født 7. dec. 1953 i Tønder.

Gift 16. juli 1977 i Tønder kirke med

Annette Nielsen, født 2. aug. 1954 i Viborg, datter af sadelmager Tage Nielsen og hustru Jytte, Viborg.

Niels Jakob Mundbjerg har lærereksamen fra Tønder Statsseminarium. Annette Mund-

bjerg er også læreruddannet, begge har været ansat et år ved Hørby Ungdomsskole og er fra efteråret 1979 ansat ved Midtjællands Ungdomsskole.

Bopæl: Tolstrupvej 29, 4174 Jystrup Midtsj.

Barn:

IB 4b 1)

Stine Mundbjerg.

Født 20. oktober 1977 i Tønder.

IB 4c

Anne Grethe Mundbjerg.

Født 5. jan. 1956 i Tønder.

Død 14. aug. 1959 i Tønder.

IB 4d

Poul Erik Mundbjerg.

Født 25. feb. 1959 i Tønder.

Han har HF-eksamen fra Tønder Statsskole 1978. Han har aftjent sin værnepligt ved civilforsvaret i Haderslev 1978-79.

Bopæl: hjemme.

IB 4e

Marianne Mundbjerg.

Født 13. juni 1964 i Tønder.

Skoleelev.

IB 5

Frede Møller Mundbjerg.

Født 29. dec. 1926 i Herrup i Sevel sogn.

Gift 3. juli 1954 i Holstebro kirke med

Anny Brødbæk Christensen, født 27. dec. 1927 i Holstebro, datter af børstenbinder Johs. Christensen og hustru Margrethe Jensen.

Frede Mundbjerg har gået i Herrup skole. I 1945 kom han i smedelære i Hodsager; efter endt læretid uddannede han sig som automekaniker. Fra 1959 til 1965 drev han autoforretning i Holstebro. Derefter drev han indtil 1975 autoværksted i Hogager. Han er nu buschauffør og kører skolebus til Holstebro. Sin værnepligt aftjente han ved civilforsvaret i Herning.

Bopæl: Langgade 92, Hogager, 7500 Holstebro.

Børn:

IB 5a

Per Møller Mundbjerg.

Født 10. sept. 1956 i Holstebro.

Han har gået i skole i Holstebro. Efter konfirmationen arbejdede han ved landbruget. Han er nu ansat som traktorfører ved en maskinstation.

Bopæl: hjemme.

IB 5b

Jette Møller Mundbjerg.

Født 23. jan. 1958 i Holstebro.

Hun tog studentereksamen fra Holstebro Gymnasium 1977. Opholder sig nu som ung pige i huset i Tyskland.

Bopæl: hjemme.

IB 6

Jens Christian Møller Mundbjerg.

Født 10. aug. 1930 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 28. aug. 1954 i Herrup kirke med

Ella Dorethe Jensen, født 24. nov. 1933 i Herrup, Sevel sogn, datter af gårdejer Christian Løvig Jensen og hustru Herdis Seerup.

Jens Chr. Mundbjerg blev efter endt skolegang uddannet som kommis på Fyn og var derefter 5 år som kommis i Handbjerg brugsforening, afbrudt af militærtjeneste i Viborg, Padborg og København. Ella Mundbjerg har taget realeksamen fra Vinderup Realskole. I 1954 købte ægteparret forretning i Bjerlev, fra 1958 drev de supermarked i Ikast. I 1968 blev Jens Chr. Mundbjerg ansat som bankbetjent ved Midtbank i Ikast, hvor han i 1974 blev kasserer. Han er i bestyrelsen for Ikast Venstrevælgerforening.

Bopæl: Kr. Poulsensvej 23, Ikast.

IB 6a

Gurli Mundbjerg.

Født 26. aug. 1955 i Bjerlev, Hvejsel sogn.

Gift 22. nov. 1975 i Ikast kirke med

Palle Holm Pedersen, født 13. jan 1950 i Silkeborg, søn af kioskejer Børge Pedersen og hustru Inga.

Efter endt skolegang i Ikast fik Gurli Pedersen kontoruddannelse med påfølgende ansættelse hos Midtbank i Herning 1973. Fra 1976 er hun ansat som kontorassistent på Jysk Tricotagefabrik i Silkeborg. Palle Pedersen er manufakturuddannet og har taget højere handelseksamen. Han er nu ansat som konsulent for FDB i Silkeborg.

Bopæl: Højmarkstoftens 106, 8600 Silkeborg.

Børn:

IB 6a 1)

Lasse Holm Pedersen.

Født 11. feb. 1978 i Silkeborg.

IB 6b

Linda Mundbjerg.

Født 18. nov. 1958 i Ikast sogn.

Efter sin skolegang i Ikast har hun bestået handelseksamen i 1977 og er nu ansat som kontorelev på tricotagefabrikken »Vagni« i Ikast.

Bopæl: Østergade 9, 7430 Ikast.

IB 6c

Henrik Mundbjerg.

Født 28. okt. 1968 i Ikast sogn.

Skoleelev.

IB 7

Anna Kirstine Møller Mundbjerg.

Født 13. juni 1938 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 9. juli 1959 i Herrup kirke med

Anders Kristian Vad Jensen, født 20. nov. 1932 i Sevel sogn, søn af landmand Peder Vad Jensen og hustru Kirstine.

Anna K. M. Jensen har gået i skole i Herrup og var i 1953 elev på Blåkilde Ungdomsskole. Hun havde derpå forskellige pladser i huset. Anders Vad Jensen har haft forskellige pladser ved landbruget. Han aftjente sin værnepligt ved civilforsvaret i Thisted 1956–57. Den 1. april 1960 overtog ægteparret en gård i Timring.

Bopæl: Albækvej 11, Timring, 7480 Vildbjerg.

Børn:

IB 7a

Mie Vad Jensen.

Født 13. dec. 1960 i Timring sogn.

Hun har gået i skole i Vildbjerg og havde et ophold på Hoptrup Højskole 1978. Hun er nu ansat på et plejehjem på Fyn.

Bopæl: Eisberghus, 5580 Nr. Åby.

IB 7b

Britta Vad Jensen.

Født 2. okt. 1962 i Timring sogn.

Hun har gået i skole i Vildbjerg. Hun har plads i huset.

Bopæl: hjemme.

IB 7c

Peder Vad Jensen.

Født 11. nov. 1965 i Timring sogn.

Skoleelev.

IC

Mads Mundbjerg.

Født 22. maj 1891 i Feldborg, Haderup sogn.

Død 25. juli 1970 i Feldborg.

Gift 15. nov. 1918 i Feldborg kirke med

Anna Jensine Grøn Knudsen, født 21. marts 1894 i Daugbjerg sogn, datter af husmand Jens Peder August Knudsen og hustru Mine Katrine Mikkelsen, Sejbæk.

Død 14. feb. 1965 i Feldborg.

Mads Mundbjerg gik i skole i Neder Feldborg. Han havde plads i Borbjerg Mølle og i Måbjerg. Han var soldat i Viborg i 1912. I 1918 overtog han fødehjemmet i Feldborg, som han drev til 1957. Derefter købte han et hus i Feldborg by. Mads Mundbjerg var i flere år formand for Indre Missions samfund i Feldborg, formand for Blå Kors, samt medlem af menighedsrådet. Jensine Mundbjerg gik i skole i Over Feldborg. Hun havde pladser i Mejrup og Tvis. Hun var på Guldborg Højskole i 1915.

Børn:

IC 1

Jens Kristian Mundbjerg.

Født 30. aug. 1919 i Feldborg, Haderup sogn.

Gift 24. nov. 1951 i Skive kirke med

Oda Grethe Haaning, født 2. dec. 1925 i Bording sogn, datter af gårdejer Svenning Haaning og hustru Kathrine Madsen.

Kristian Mundbjerg gik i skole i Feldborg. Efter at have haft forskellige pladser ved landbruget, tog han på Haslev Højskole. Senere var han elev på Haslev Landbrugsskole. Han tog agronomeksamen 1950 og var fra 1950–57 lærer ved Haslev Landbrugsskole. 1957–61 var han konsulent ved Dansk Vandingsindustri, Snoghøj. 1961 blev han lærer ved Grindsted Landboskole. 1964 blev han ejer af gården Jørgensminde i Horsbøl, Grindsted. Han har siddet i Grindsted byråd og i Ribe amtsråd. Oda Mundbjerg gik i skole i Elsø og var elev på Haslev Udvidede Højskole 1950–51. Hun har været medlem af Søndre skoles skolenævn i Grindsted og siddet i bestyrelsen for Kristeligt Folkeparti i Grindsted-kredsen, samt i amtsbestyrelsen. Ægteparret er i april 1980 udrejst til missionsarbejde i Nigeria.

Bopæl: Morsbølvej 55, 7200 Grindsted.

Børn:

IC 1a

Birthe Mundbjerg.

Født 18. aug. 1952 i St. Jyndeved, Burkal sogn.

Gift 26. juli 1975 i Grindsted kirke med

Erik Hansen, født 16. marts 1952 i Flejsborg sogn søn af gårdejer Henning Hansen og hustru Edith Lassen.

Birthe Hansen har HF-eksamen fra Grindsted Gymnasium og har afsluttet en landbrugsuddannelse fra Grindsted Landboskole 1976. Erik Hansen er uddannet ved landbruget. Ægteparret har en gård.

Bopæl: Vesterhede, 7200 Grindsted.

Børn:

IC 1a 1)

Heidi Mundbjerg Hansen

Født 1. nov. 1977 i Hejnsvig sogn.

IC 1a 2)

Henrik Mundbjerg Hansen.

Født 26. sept. 1979 i Hejnsvig sogn.

IC 1b

Henning Mundbjerg.

Født 30. nov. 1954 i St. Jyndeved, Burkal sogn.

Gift 10. dec. 1977 i Hejnsvig kirke med

Elin Gjødsbøl, født 23. juni 1955 i Hejnsvig sogn, datter af Aage Gjødsbøl og hustru Ingeborg.

Henning Mundbjerg har gået i skole i Grindsted og tog tekn. forberedelseseksamen og udvidet forberedelseseksamen på Rydhave Slots Ungdomsskole 1970–71. 1976 blev han konstabel og er nu overkonstabel i Oksbøl. Elin Mundbjerg er student fra Grindsted 1976 og tog HH-eksamen 1977 i Esbjerg, hvor hun blev bankuddannet og nu har ansættelse.

Bopæl: Nørregade 68, 6840 Oksbøl.

IC 1c

Ella Mundbjerg.

Født 23. juni 1956 i St. Jyndevad, Burkal sogn.
Hun har gået i skole i Grindsted. I 1976 begyndte hun en uddannelse som socialpædagog i Esbjerg og er efter eksamen 1979 ansat i Vestbyens børnehave i Grindsted.
Bopæl: hjemme.

IC 1d

Hanne Mundbjerg.

Født 5. aug. 1958 i Snoghøj, Erritsø sogn.
Gift 1. sept. 1979 i Grindsted kirke med

Leo Gjødsbøl, født 18. maj 1957 i Hejnsvig sogn, søn af Aage Gjødsbøl og hustru Ingeborg.

Hanne Gjødsbøl har taget studentereksamen fra Grindsted Gymnasium og begyndte 1977 på lærerseminariet i Esbjerg. Leo Gjødsbøl er kontoruddannet som revisor.
Bopæl: Skolegade 91, 6700 Esbjerg.

IC 1e

Børge Mundbjerg.

Født 30. juli 1959 i Snoghøj, Erritsø sogn.
Han har taget realeksamen fra Grindsted 1976 og var 1978 elev på Grindsted Landboskole og fortsætter sin landbrugsuddannelse.
Bopæl: hjemme.

IC 1f

Grete Mundbjerg.

Født 25. feb. 1962 i Grindsted sogn.
Efter skolegang i Grindsted afsluttede hun 10. klasse på Skrødstrup Efterskole 1979 og er begyndt på Grindsted Gymnasium.
Bopæl: hjemme.

IC 1g

Jørgen Mundbjerg.

Født 14. dec. 1964 i Grindsted sogn.
Skoleelev på Hillcrest kostskole i Jos i Nigeria.

IC 2

Jens Peder Mundbjerg.

Født 24. nov. 1920 i Feldborg, Haderup sogn.
Gift 6. maj 1950 i Feldborg kirke med

Inger Katrine Jensen, født 28. marts 1931 i Feldborg, Haderup sogn, datter af husmand Anders Kristian Jensen og hustru Ingeborg.

Peder Mundbjerg arbejdede ved landbruget, indtil han i 1950 overtog en ejendom i Over Feldborg på 13 tdr. land. Han har haft forskellige tilidshverv inden for menighedsrådet, KFUM, Blå Kors og Indre Mission. Inger Mundbjerg har haft plads i huset forskellige steder. Hun har været leder af KFUK-spejderne og medlem af bestyrelsen for KFUM & K.
Bopæl: Troldkærhus, Over Feldborg, 7800 Skive.

Børn:

IC 2a

Jens Kristian Mundbjerg.

Født 2. feb. 1952 i Feldborg, Haderup sogn.
Gift 30. dec. 1978 i Feldborg kirke med

Bodil Ørhberg, født 30. maj 1952 i Herning, datter af Harald Ørhberg og hustru Mary.

Jens Kr. Mundbjerg har gået i skole i Feldborg. I 1967 var han elev på Rydhave Ungdomsskole og i 1974 på Hammerum Landbrugsskole. Bodil Mundbjerg er kontorassistent hos en tømmer i Bording. I 1978 købte ægteparret en gård i Feldborg.
Bopæl: Hvamgård, Taterbakkevej 4, Feldborg, 7800 Skive.

IC 2b

Irene Mundbjerg.

Født 24. feb. 1954 i Feldborg, Haderup sogn.
Gift 6. maj 1975 i Feldborg kirke med

Jørgen Dueholm Madsen, født 20. marts 1946 i Bording sogn, søn af gårdejer Peter Madsen og hustru Ane Marie Dueholm.

Irene Madsen har gået i Feldborg skole og har været elev på Nr. Nissum Ungdomsskole. Hun er uddannet indenfor manufakturbranchen. Jørgen D. Madsen er uddannet ved landbruget med ophold på Haslev Landbrugsskole. Ægteparret ejer hans fødehjem.
Bopæl: 7441 Bording.

Børn:

IC 2b 1)

Lene Mundbjerg Madsen.

Født 21. okt. 1975 i Bording.

IC 2b 2)

Peter Mundbjerg Madsen.

Født 11. nov. 1977 i Bording.

IC 2c

Finn Mundbjerg.

Født 1. juli 1955 i Feldborg, Haderup sogn.
Han har gået i Feldborg skole og har været elev på Rydhave Ungdomsskole og i 1975 på Hammerum Landbrugsskole. I 1979 købte han en gård i Hodsager.
Bopæl: Hallundbæk, Hodsager, 7490 Aulum.

IC 2d

Erik Mundbjerg.

Født 2. juli 1958 i Feldborg, Haderup sogn.
Efter skolegang i Feldborg har han været på ungdomsskole i Rydhave og Nr. Nissum. Han er uddannet som mekanikersvend.
Bopæl: hjemme.

IC 2e

Jette Mundbjerg.

Født 13. jan. 1962 i Feldborg, Haderup sogn.

Efter skolegang i Feldborg har hun taget 8. – 10. kl. på Nr. Nissum Ungdomsskole. Hun har plads i huset.
Bopæl: Sevel.

IC2f

Ole Mundbjerg.

Født 17. aug. 1968 i Feldborg, Haderup sogn.
Skoleelev.

IC3

Ane Kirstine Mundbjerg.

Født 31. jan. 1922 i Feldborg, Haderup sogn.
Gift 16. sept. 1942 i Feldborg kirke med

Daniel Johansen, født 26. nov. 1916 i Frederiks sogn, søn af gårdejer Johan Konrad Johansen og hustru Mariane Dorthea Jensen, Haurdal. Ægteskabet er opløst.

Kirstine Johansen har gået i skole i Feldborg, og havde forskellige pladser i huset, og hun har været elev på Hammerum Husholdningsskole. Daniel Johansen har gået i Haurdal skole og tjente på flere gårde på Kjellerup-egnen. Han var soldat i Ålborg 1937. Ægteparret havde en gård på Frederiks Vestermark.

Bopæl: Bredgade 16, 7441 Bording.

Børn:

IC3a

Dorthe Mariane Johansen.

Født 29. juni 1943 i Frederiks sogn.
Gift 21. dec. 1963 i Thorning kirke med

Johannes Nyrup, født 6. april 1935 i Thorning sogn, søn af gårdejer Anders Nielsen Nyrup, og hustru Ane Kristine Sørensen, Hvam.

Dorthe Nyrup gik i skole i Frederiks og Grønhøj. Hun har været elev på Rinkenæs Ungdomsskole. Johannes Nyrup gik i Thorning skole. Han var soldat i Karup 1955 og var i 1957 elev på Nr. Nissum Højskole. Han har deltaget i kirkeligt ungdomsarbejde og er med til at lede søndagsskolen i Thorning. Ægteparret har to plejebørn: Winnie Jensen, født 27. feb. 1972 og søsteren Annika Jensen, født 8. okt. 1973.

Bopæl: Bødkersmindevej 9, Thorning Vestermark, 8620 Kjellerup.

Børn:

IC3a1)

Birthe Nyrup.

Født 6. jan. 1965 i Thorning sogn.
Skoleelev.

IC3b

Birgit Johansen.

Født 24. nov. 1946 i Grove sogn.
Gift 27. dec. 1967 i Bording kirke med

Johannes Sørensen, født 28. juli 1944 i Klim sogn, søn af gårdejer Svend Aage Sørensen og hustru Rigmor Andersen.

Birgit Sørensen har gået i skole i Grønhøj og Thorning og har haft forskellige pladser som husassistent. Johannes Sørensen gik i Korsholm skole og har været elev på Han Herreders Ungdomsskole og St. Restrup Landbrugsskole. Ægteparret har haft flere bestyrerpladser og bestyrer nu en gård på Jegindø. De tilslutter sig Jehovas vidner.

Bopæl: Sandkrogvej 8, Jegindø, 7790 Hvidbjerg.

Børn:

IC3b1)

Annette Sørensen.

Født 30. okt. 1968 i Vust sogn.
Skoleelev.

IC3b2)

Susanne Sørensen.

Født 24. nov. 1969 i Vust sogn.
Skoleelev.

IC3b3)

Charlotte Sørensen.

Født 26. okt. 1972 i Bøvling sogn.
Skoleelev.

IC4

Anna Tomine Mundbjerg.

Født 24. april 1925 i Feldborg, Haderup sogn.
Gift 28. nov. 1951 i Feldborg kirke med

Elias Michael Bräuner, født 3. jan. 1919 i Frederiks sogn, søn af gårdejer Anders Peder Bräuner og hustru Maren Oline Therkildsen.

Anna Bräuner gik i Feldborg skole og var i 1948 elev på Tommerup Højskole. Elias Bräuner gik i Skelhøje skole og er uddannet ved landbruget med ophold på Haslev Landbrugsskole 1941–42. Han overtog gården i Frederiks 1945.

Bopæl: Nørgård, 7453 Frederiks.

Børn:

IC4a

Margit Bräuner.

Født 13. okt. 1955 i Frederiks sogn.
Bofællesskab med **Steen Brejner**, født 25. april 1954, søn af Arne Brejner og hustru Emilie.

Margit Bräuner har gået i skole i Frederiks og har haft plads som husassistent.

Bopæl: Hovedgade 2, Ilskov, 7400 Herning.

Børn:

IC4a1)

Susan Brejner.

Født 1. nov. 1976 i Sunds sogn.

IC4a2)

Michella Brejner.

Født 13. juni 1979 i Gullestrup.

IC4b

Frede Bräuner.

Født 5. maj 1958 i Frederiks sogn.

Efter skolegang i Frederiks tog han 10. kl. på Blidstrup Ungdomsskole. 1978 tog han HF-eksamen i Nr. Nissum, hvor han nu er elev på seminariet.

Bopæl: Rønnegården 7, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.

IC 4c

Anders Peter Bräuner.

Født 31. juli 1963 i Frederiks sogn.

Efter skolegang i Frederiks er han nu elev på Blidstrup Ungdomsskole.

Bopæl: hjemme.

IC 5

Helga Mundbjerg.

Født 23. sept. 1926 i Feldborg, Haderup sogn.

Gift 16. maj 1964 i Feldborg kirke med

Johannes Storebjerg, født 6. nov. 1920 i Bøvling sogn, søn af gårdejer Thor Storebjerg og hustru Johanne, Bøvlingbjerg.

Helga Storebjerg gik i Feldborg skole; efter ophold på Haslev Højskole uddannede hun sig til sygeplejerske i Børkop og Fredericia; hun var hjemmesygeplejerske i Bøvling indtil 1965. Johannes Storebjerg gik i skole i Bøvlingbjerg og har været elev på Studsgård Forsøgsstation, Haslev og Hammerum Landbrugsskoler. I 1957 blev han ejer af fødegården.

Bopæl: Storbjerg, 7650 Bøvlingbjerg.

Børn:

IC 5a

Niels Storebjerg.

Født 23. maj 1966 i Bøvling sogn.

Skoleelev.

IC 5b

Peder Storebjerg.

Født 6. aug. 1968 i Bøvling sogn.

Skoleelev.

IC 6

Johannes Mundbjerg.

Født 28. dec. 1927 i Feldborg, Haderup sogn.

Gift 11. sept. 1957 i Haderup kirke med

Manny Christensen, født 9. juli 1938 i Haderup sogn, datter af husmand Marinus Christensen og hustru Kristine Christensen.

Johannes Mundbjerg har gået i skole i Feldborg og var elev på Haslev Højskole 1950–51. I 1948 var han soldat i Odense. Efter forskellige pladser ved landbruget overtog han i okt. 1957 ejendommen efter sin far. Den er således nu i 3. generation i Mundbjergslægten, idet det er den samme ejendom, som Jens Christian Mundbjerg i 1888 købte for 2900 kr. Men den er næppe til at kende igen, idet den nu er en stor veldrevet gård med en besætning på ca. 50 malkekøer. Der er købt jord til, og der er nye tidssvarende avlsbygninger. Johannes Mundbjerg driver også svingforældrenes ejendom i Haderup. Han har været

kirkesanger i Feldborg kirke i 13 år og har siddet i skolenævn og skolekommission. Han er formand for Feldborg Landboforening og for Brugsforeningen. Han har beklædt forskellige tillidsposter inden for partiet Venstre. Manny Mundbjerg gik i skole i Haderup og har haft plads som husassistent.

Bopæl: Frydenlund, Feldborg, 7800 Skive.

Børn:

IC 6a

Bente Mundbjerg.

Født 12. april 1959 i Feldborg, Haderup sogn.

Efter alm. skolegang i Feldborg har hun været på Blidstrup Ungdomsskole og begyndte 1978 på HF-kursus i Nr. Nissum.

Bopæl: Laggade 75, Feldborg, 7800 Skive.

IC 6b

Ove Mundbjerg.

Født 11. feb. 1962 i Feldborg, Haderup sogn.

Efter skolegang i Feldborg har han været 3 år på Rydhave Ungdomsskole. Begyndte efteråret 1979 på Landbrugsfaglig grundkursus på Kongensgård Landbrugsskole, Nr. Nissum.

IC 6c

Arne Mundbjerg.

Født 19. nov. 1963 i Feldborg, Haderup sogn.

Efter skolegangen i Feldborg begynder han 1979 8. kl. på Blidstrup Ungdomsskole.

IC 6d

Anni Mundbjerg.

Født 9. dec. 1966 i Feldborg, Haderup sogn.

Skoleelev.

IC 7

Otto Mundbjerg.

Født 19. sept. 1929 i Feldborg, Haderup sogn.

Gift 8. marts 1959 i Frederiks kirke med

Oda Herold Petersen, født 31. juli 1932 i Frederiks sogn, datter af møbelhandler Karl Petersen og hustru Kathrine Herold, Frederiks.

Otto Mundbjerg har gået i Feldborg skole og har været elev på Haslev Højskole og Haslev udv. Højskole. Efter at have været assistent på soldaterhjem på Holmen i København blev han bestyrer for Frederiks kristelige Ungdomsborg. Dernæst var han uddeler i Skelhøje foderstofforretning. Siden har han været halinspektør i Kolding. Han er nu hos Transportteknik i Seest ved Kolding. Oda Mundbjerg har været på kontor i sin fars forretning. Hun har været elev på Haslev Husholdningsskole.

Bopæl: Bøgvadvej 63, 6040 Egtved.

IC 8

Verner Mundbjerg.

Født 18. aug. 1931 i Feldborg, Haderup sogn.

Gift 3. nov. 1962 i Odby kirke med

Betty Dam Kristensen, født 2. maj 1934 i Odby sogn, datter af gårdejer Peter Dam Kristensen og hustru Anna, Serup.

Verner Mundbjerg gik i skole i Feldborg og har arbejdet ved landbruget. I 1962 flyttede han til Struer, hvor han har arbejdet ved Jydsk Andels Foderstofforretning og Struer Fjerkræslageri.

Betty Mundbjerg har realeksamen fra Hvidbjerg Realskole, og hun har været ansat ved Flensborg Lager i Struer, Dommerkontoret i Holstebro samt Schous Møbelforretning i Struer.
Bopæl: Ringgade 117, 7600 Struer.

IC 9

Jens Ejner Mundbjerg.

Født 4. dec. 1934 i Feldborg, Haderup sogn.

Han har gået i skole i Feldborg og har arbejdet ved landbruget. 1953–54 var han elev på Haslev Højskole, og fra 1962–65 var han ansat ved Jydsk Andels Foderstof i Struer.

Bopæl: Troldkærhus, Feldborg, 7800 Skive.

IC 10

Meta Elisabeth Mundbjerg.

Født 15. juli 1939 i Feldborg, Haderup sogn.

Gift 3. dec. 1960 i Feldborg kirke med

Kjeld Østergaard, født 14. nov. 1934 i Haderup sogn, søn af gårdejer Jens Østergaard og hustru Jenny Lund Jensen, Høstrup.

Meta Østergaard gik i skole i Feldborg og har været elev på Haslev Højskole. Kjeld Østergaard gik i skole i Fårbæk og har fået en alsidig landbrugsuddannelse suppleret med ophold på Hammerum Landbrugsskole 1957–58. Han aftjente sin værnepligt 1954–55 ved livgarden. I 1960 købte ægteparret en gård i Årrestrup.

Bopæl: Årrestrup, Havredal, 7453 Frederiks.

Børn:

IC 10a

Tove Østergaard.

Født 28. jan. 1962 i Frederiks sogn.

Hun arbejder på en møbelfabrik.

Bopæl: hjemme.

IC 10b

Leif Østergaard.

Født 25. jan. 1965 i Frederiks sogn.

Skoleelev.

ID

Karl Mundbjerg.

Født 16. jan. 1895 i Feldborg, Haderup sogn.

Død 4. dec. 1976 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 22. nov. 1928 i Herrup kirke med

Maren Johanne Poula Pedersen, født 12. jan. 1904 ved Sevel Kalkværk, Sevel sogn, datter af gårdejer Poul Pedersen og hustru Karen Sofie. Død 4. marts 1979 på Sevel Alderdomshjem.

Karl Mundbjerg gik i skole i Feldborg og Herrup. I to somre var han hjorddreng hos sin bedstefar i Her-

rup. Han havde forskellige pladser ved landbruget, bl.a. i Djeld, Timring og Borbjerg Mølle. Under 1. verdenskrig var han soldat i sikringsstyrken fra 1914–16. I 1925 købte han gården Skovlyst i Herrup, som han drev, indtil han i 1959 afstod den til sønnen Henning. I mange år var han i bestyrelsen for Hjern-Ginding herreders Brandkasse. Poula gik i skole i Herrup. Derefter havde hun plads i huset bl.a. som husbestyrerinde for sin senere mand. I sommeren 1927 var hun elev på Haslev Højskole. Hun var i mange år i bestyrelsen for Sudanmissionens kvindesekret i Herrup. Efter at have solgt gården købte de den gamle brugsforening i Herrup, hvor de drev træsko- og konfektforretning.

Børn:

ID 1

Ruth Elise Mundbjerg.

Født 3. sept. 1929 i Herrup, Sevel sogn.

Død 25. dec. 1930 i Herrup.

ID 2

Lilian Rosa Hedevang Mundbjerg.

Født 25. juni 1931 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 27. feb. 1954 i Herrup kirke med

Erik Bruun Koldsø, født 28. dec. 1928 i København, søn af gårdejer Kristian Jensen Koldsø og hustru Anna Mary Bruun.

Lilian Koldsø var elev på Haslev Højskole 1950, hun er nu ansat som sygehjælper på et hjem for alkoholikere i Holstebro. Hun er aktiv indenfor FDF og PPF. Erik Koldsø er uddannet som kommis og oparbejdede i en ret ung alder en frugt en gros-forretning i Lemvig. Efter at have afstået den blev han ansat ved FDB i Holstebro. Han deltagere i Y-mens Club, hvor han har været præsident.

Bopæl: Vølundsvej 72, 7500 Holstebro.

Børn:

ID 2a

Poul Gert Hedevang Koldsø.

Født 4. juli 1954 i Lemvig.

Han har taget handelseksamen og er uddannet som herreekviperingshandler. Han er nu ansat som chauffør i Lemvig. Han er aktiv indenfor håndbold.

Bopæl: Kuhlausvej 16, 7500 Holstebro.

ID 2b

Karin Anette Mundbjerg Koldsø.

Født 23. aug. 1957 i Lemvig.

Hun har realeksamen fra Nørrelandsskole i Holstebro; nu er hun i gang med en uddannelse som klinikassistent.

Bopæl: Skjoldparken 2, 7500 Holstebro.

ID 2c

Ruth Merete Bruun Koldsø.

Født 13. marts 1959 i Lemvig.

Hun er under uddannelse indenfor damekonfektionsbranchen.

Bopæl: hjemme.

ID 2d

Jørgen Mundbjerg Koldsø.

Født 17. okt. 1966 i Lemvig.

Han er skoleelev.

ID 3

Poul Christian Mundbjerg.

Født 6. okt. 1932 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 29. dec. 1959 i Helleruplund kirke med

Bente Gylling, født 20. nov. 1934 i Kildevæld sogn, København, datter af bankfuldmægtig Johannes Gylling og hustru Gerda Bartels. Ægteskabet opløst 1972.

Gift 2. 12. marts 1974 med

Kirsten Birgith Sørensen, datter af arbejdsmand Richard Sørensen og hustru Marie. Der er ingen børn i dette ægteskab, men fra et tidligere ægteskab har Kirsten Mundbjerg to børn: Jan Lauritsen, født 15. aug. 1960, han er på maskinmesterskole, og Sanne Mundbjerg, født 22. juni 1964, hun er skoleelev.

Poul Christian Mundbjerg har arbejdet ved landbruget og har været elev på Nr. Nissum Efterskole. 1957 tog han studentereksamen fra Rønde Kursus og i 1961 lærereksamen fra Esbjerg Seminarium. Han har været lærer flere steder og er nu ansat som sådan i Hadsten. Bente Mundbjerg var apotekerdefektrice, før hun tog lærereksamen fra Esbjerg 1962; hun er nu ansat ved en kristen friskole i Fruens Bøge. Kirsten Mundbjerg er socialrådgiver ansat ved Hadsten kommune.

Bopæl: Violvej 8, 8370 Hadsten.

Børn:

ID 3a

Henrik Mundbjerg.

Født 19. okt. 1960 i Jerne sogn, Esbjerg.

Bopæl: Morelvej 76, 5250 Fruens Bøge.

ID 3b

Karen Mundbjerg.

Født 23. april 1962 i Jerne sogn, Esbjerg.

Hun har været elev på Vejstrup Ungdomsskole på Fyn.

Bopæl: Ørstedsgade 87, 5000 Odense.

ID 3c

Torben Mundbjerg.

Født 5. maj 1963 i Vor Frelsers sogn, Esbjerg.

Han er skoleelev.

Bopæl: Morelvej 76, 5250 Fruens Bøge.

ID 4

Henning Rud Mundbjerg.

Født 28. august 1936 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 21. aug. 1959 i Herrup kirke med

Marna Elisabeth Jacobsen, født 31. maj 1936 i Møgelvang, Sevel sogn, datter af gdr. Dwigth Moody Jacobsen og hustru Ciliane Andrea Nielsen.

Henning Mundbjerg var elev på Tommerup Højskole 1958. 1956–58 var han soldat ved Gardesregimentet i Næstved. I 1959 overtog han gården efter sin far, men solgte den i 1967 og købte hus i Herrup. Han er lagerarbejder hos FDB i Holstebro. Marna Mundbjerg har været elev på Tommerup Højskole. Begge ægtefæller er aktive i KFUM & -K's Idræt.

Bopæl: Søvejen 3, Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

ID 4a

Lena Mundbjerg.

Født 25. juni 1960 i Herrup, Sevel sogn.

Død 3. juli 1970.

ID 4b

Kent Mundbjerg.

Født 24. januar 1963 i Herrup, Sevel sogn.

Han er skoleelev.

Bopæl: hjemme.

ID 4c

Ole Mundbjerg.

Født 25. marts 1964 i Herrup, Sevel sogn.

Død 4. juli 1966.

ID 4d

Lars Mundbjerg.

Født 22. dec. 1965 i Herrup, Sevel sogn.

Død 11. nov. 1973.

IE

Marthinus Mundbjerg.

Født 10. maj 1897 i Feldborg, Haderup sogn.

Gift 8. april 1927 i Mejrup kirke med

Karen Pedersen Noes, født 27. jan. 1902 i Mejrup sogn, datter af gårdejer Jens Pedersen Noes og hustru Karen Bertelsen Bjerre, Noes. Død 17. nov. 1971 i Ryde sogn.

Marthinus Mundbjerg gik i skole i Feldborg og havde efter konfirmationen pladser ved landbruget. 1917–19 var han soldat ved Dragonregimentet i Randers. 1924–25 var han elev på Hoptrup Højskole. I nogle år havde de en gård på Vridsted Søndermark, senere drev de et cementstøberi i Fly, hvorefter de havde en landejendom i Herrup. I en del år boede de i Ryde Kirkeby, hvor de drev rugeri og en broderiforretning samtidig med, at de beklædte stillingen som kirkebetjent ved kirken. Marthinus Mundbjerg har deltaget i kirkeligt arbejde i søndagsskolen og indenfor KFUM samt Ydre mission. Karen Mundbjerg var efter sin konfirmation husassistent bl.a. på Saugstrup Drengenhjem. I 1922 var hun elev på Tommerup Højskole.

Bopæl: Ryde Hvilehjem, 7830 Vinderup.

Børn:

Gunnar Noes Mundbjerg.

Født 14. april 1928 i Vridsted sogn.
Gift 22. juni 1954 i Sevel kirke med

Helga Søndergaard Madsen, født 19. feb. 1928 i Svendshede, Sevel sogn, datter af boelsmand Jacob Pedersen Madsen og hustru Bodil Marie Andersen Søndergaard, Herrup.

Gunnar Mundbjerg har taget præliminær- og studentereksamen fra Rønde Kursus og tog Teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet 1957. Efter sprogkursus i England rejste ægteparret i nov. 1957 til Nigeria som missionærer i Sudanmissionen. I 1966 blev Gunnar Mundbjerg præst ved Vor Frelzers kirke i Vejle og i 1970 sognepræst i Hvidbjerg-Lyngs. Han har deltaget i FDF-arbejde og er formand for Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø. Fritidsinteressen er slægtsforskning. Helga Mundbjerg var elev på Haslev Højskole 1947. Hun er uddannet som sygeplejerske på Børkop Sygeplejehøjskole og Holstebro centralsygehus. Hun er nu deltidsansat sygeplejerske på plejehjemmet Solvang i Hvidbjerg.

Bopæl: Præstegården, 7790 Hvidbjerg.

Børn:

IE 1a

Asgar Noes Mundbjerg.

Født 30. jan. 1958 i Numan, Nordnigeria.

Han tog studentereksamen fra Struer Gymnasium 1977 og læser nu til maskiningeniør i Århus. Han er FDF-fører.

Bopæl: Balagervej 31, 8260 Viby J.

IE 1b

Birger Noes Mundbjerg.

Født 23. dec. 1960 i Holstebro.

Han har realeksamen fra Hvidbjerg skole og har været på grundkursus på Kongensgård Landbrugsskole, Nr. Nissum og fortsætter sin landbrugsuddannelse, fra maj 80 er han soldat i Holstebro.

Bopæl: hjemme.

IE 1c

Mogens Noes Mundbjerg.

Født 22. sept. 1962 i Numan, Nordnigeria.

Han afsluttede sin skolegang med to år på Hardsyssel Ungdomsskole. Han arbejder nu hos en blytækker og har været med til at tække Viborg Domkirke.

Bopæl: hjemme.

IE 1d

Torben Noes Mundbjerg.

Født 20. juni 1964 i Jos, Nordnigeria.

Han er 1979 begyndt 9. skoleår på Hardsyssel Ungdomsskole.

Bopæl: hjemme.

IE 2

Jens Noes Mundbjerg.

Født 24. sept. 1929 i Vridsted sogn.

Gift 14. maj 1955 i Herrup kirke med

Lilly Simonsen, født 30. okt. 1930 i Herrup, Sevel sogn, datter af gårdejer Jens Peder Simonsen og hustru Magda Johanne Justesen, Herrup.

Jens Mundbjerg har gået i skole i Fly og er udlært som kommis i Feldborg Brugsforening. I 1957 kom han ind i forsikringsbranchen, først i Hafnia og senere som leder af Statsanstaltens hovedagentur i Holstebro. Nu er han ansat som distriktchef hos Nye Danske, efter at have taget eksamen fra akkvisitørskolen i København. Lilly Mundbjerg har taget præliminæreksamen fra Rønde kursus. Hun er deltidsansat på plejehjemmet Skredsande i Holstebro.

Bopæl: Majsvangen 31, 7500 Holstebro.

Børn:

IE 2a

Carsten Noes Mundbjerg.

Født 8. april 1958 i Vildsund, Stagstrup sogn.

Bofællesskab med **Karen Margrethe Mortensen**, født 27. juli 1958 i Ramme sogn, datter af gårdejer Hans Christian Mortensen og hustru Marie Søjborg, Holstebro.

Carsten Mundbjerg har fået sin kontoruddannelse hos kontorinventarfirmaet Chr. Christensen, Holstebro, og er nu ansat som kontorassistent hos Skandinavisk Tobakskompagni, Holstebro. Karen Margrethe Mortensen har realeksamen og Handelseksamen fra Holstebro. Hun har været på bankskole og er nu ansat i Holstebro Andelsbank.

Bopæl: Laubsvej 20, 7500 Holstebro.

IE 2b

Lone Noes Mundbjerg.

Født 2. aug. 1963 i Vinderup, Sahl sogn.

Efter 9. klasse er hun begyndt på Handelskolen i Holstebro 1979.

Bopæl: hjemme.

IE 3

Kristian Noes Mundbjerg.

Født 6. jan. 1933 i Søndermarken, Vridsted sogn.

Gift 3. juli 1960 i Skive gl. kirke med

Kirsten Søndergaard, født 18. maj 1939 i Skive, datter af herreekviperingshandler Jens Esben Søndergaard og hustru Ane Damgaard Møller, Skive.

Kristian Noes har haft sin skolegang i Fly. Han er uddannet som tømrer og tog bygmestereksamen fra Haslev Håndværkerskole 1953. Senere uddannede han sig som dekoratør hos firmaet Salling i Århus og afsluttede en uddannelse i herreekvipering i Randers 1964. Han var i nogle år ansat i svigerfaderens forretning. Nu arbejder han

som tømrersvend for et firma i Glyngøre. Kirsten Noes er uddannet som ekspeditrice.
Bopæl: Erantisvej 30, Resen, 7800 Skive.

Børn:

IE 3a

Jens Noes Mundbjerg.

Født 18. juni 1962 i Århus, Sct. Lukas sogn.
Han er begyndt på gymnasiet i Skive 1978.
Bopæl: hjemme.

IE 3b

Dorte Noes Mundbjerg.

Født 17. april 1967 i Århus, Sct. Lukas sogn.
Skoleelev.
Bopæl: hjemme.

IE 4

Karen Kirstine Noes Mundbjerg.

Født 16. juni 1935 i Skive.
Gift 16. jan. 1965 i Ryde kirke med

Hans Fløe Rosendahl, født 27. maj 1927 i Studsgaard, søn af tømrermester Jens Marthinus Rosendahl og hustru Dusine Fløe, Studsgård.

Karen Rosendahl har gået i skole i Fly og Herrup. Hun har haft flere pladser som husassistent, bl.a. i Hamburg. Hun har været elev på Hoptrup Højskole. Nu er hun sygehjælper på Herning Sygehus. Hans Rosendahl er uddannet som skrædder og har haft en dameskrædderforretning i Herning. Han er nu ansat i en gardinforretning.
Bopæl: Snebjergvej 11, Studsgård, 7800 Herning.

Barn:

IE 4a

Karen Noes Rosendahl.

Født 22. maj 1966 i Herning.
Skoleelev.

IE 5

Rigmor Noes Mundbjerg.

Født 7. juli 1945 i Fly sogn.
Gift 14. dec. 1968 i Ryde kirke med

Mogens Henriksen, født 17. marts 1946 i Lemvig, søn af musiker Oluf Vitalius Henriksen og hustru Gerda Hansen, Kolding.

Rigmor Henriksen har realeksamen fra Vinderup, og lærereksamen fra Nr. Nissum seminarium 1969. Hun var lærer i Asp, indtil hun fra 1970-73 virkede som lærer i Årre. Mogens Henriksen er lærer fra Nr. Nissum seminarium 1970. Han var lærer i Årre til 1973. Han var derefter elev og lærer på Esbjerg Musikkonservatorium. I 1975 blev han ansat som adjunkt ved Esbjerg Børnehave- og Fritidspædagogseminarium. Han er free-lance medarbejder ved Radio Syd. Ægteparret har købt en nedlagt landbrugsejendom.
Bopæl: Hovedgårdsvej, 6740 Bramminge.

Børn:

IE 5a

Anne Henriksen (adopteret).

Født 21. april 1972 i Korea.
Kom til Danmark 16. jan. 1973.

IE 5b (adopteret)

Karen Katrine Henriksen.

Født 18. april 1978 i Bangladesh.
Kom til Danmark 20. okt. 1978.

IF

Maren Cathrine Jensen.

Født 11. feb. 1899 i Feldborg, Haderup sogn.
Død 8. juli 1900 i Feldborg.

IG

Maren Katrine Mundbjerg.

Født 4. nov. 1901 i Feldborg, Haderup sogn.

Maren Mundbjerg gik i skole i Feldborg. Hun havde flere pladser som husassistent, i 1922 var hun elev på Tommerup Højskole. Hun styrede hus for sin far fra 1928 til hans død 1951. I 1949 begyndte hun en trikotageforretning som hun flyttede ind i et nyt hus med i 1953. Hun har deltaget i kirkeligt arbejde i Ydre mission. I 40 år har hun været medarbejder i søndagsskolen i Herrup. Hun har i mange år været slægtens midtpunkt. Den tradition, at familien samledes på hendes fars fødselsdag 4. juledag, fortsatte hun mange år efter hans død. Denne samfølelse, som disse fødselsdagsfester har givet slægten, har manifesteret sig i slægtsstævner, som afholdes hvert andet eller tredje år, med stor tilslutning. Efterfølgende sang har Maren Mundbjerg skrevet til et stævne.

Bopæl: Herrup, 7830 Vinderup.

Faster Marens slægtssang.

Mel.: Mi nåbo, Pe Sme

*Nær a tenker tebag o wor barndomshjem,
vi hāj æt, hwa manne i daw ka vis frem;
wor stower war hwerken så stuer heller flot,
å alywel så tōt a vi hāj æ så godt.*

*Nær wor mor lawe mad, vi vest den war guer;
vi altie blōw mæt, nær vi kam te æ buer;
vi skul altie vær ren å pæn i wor tōj,
nær vi sku te skuel heller mej i æ bōj.*

*Hāj muergång vi hat, war det fōst tit vi gjor
å fo snakke om æ mæ far å mæ mor;
å lij mōj, hwor gal det så æn war goen,
guer råde vi fik å blōw altie forstoen.*

*A hjælp hwor vi kund, vi åsse fik lær,
det hār vi wort glæe ve en hwer især.
Te lieg å te lōjer der åsse blōw ti,
nær æ dawle sysler de war forbi.*

*War far å wor mor tåen astej i æ bøj,
det war sikker der åsse skul forego nøj,
vi tow bette piger war ret så nervøs,
nær de stuer dreng tu te å slå dem løs.*

*Hwer fik attenhåen si egen bette hjem,
å drenge å piger de mylere frem;
en stuer flok der bløw, det er æt å lyw,
nær a sæjer i daw der er niåtyw.*

*Den næjst genrasjon er æt ringer te æ,
der er nowet å halfjes, så vidt a da ve;
ja tenk, de hår no formiere sæ sørn,
te no er der åsse tipoldebørn.*

*A dem vi holdt å, er der nowet gân væk,
djer plasser bløw tom, å æ sawn vi fæk;
læ wos, som eno er tebag o æ juer,
hweranner sto bi, hinannen vær guer.*

*Æt manne a wos for muergång slap fri,
det ku kniv æ mjænning å si deri,
men hwa wor foræller forsøjt wos å lær,
war te ham å go hen, som det tång vil bæ.*

*Derfor sæj ham tak bode stuer å smo.
Hwordan det wos så end i verden ska go,
o, gid vi hwerjen mo blyw sammelt der,
hwor der hwerken synd heller sorrig ska vær.*

Skrevet af faster Maren til slægtsfesten 1970 og sunget ved hendes 70-års fødselsdag den 4. november 1971.

I H

Pouline Mundbjerg.

Født 13. sept. 1905 i Feldborg, Haderup sogn.
Gift 1. okt. 1929 i Herrup kirke med

Hans Johannes Riis Jørgensen, født 15. maj 1908 i Bording sogn, søn af tømrer Hans Peder August Jørgensen og hustru Anne Karoline.

Pouline Jørgensen gik i skole i Feldborg. Hun havde forskellige pladser i huset og var 1926 elev på Tommerup Højskole. Hans Jørgensen har gået i Ravnholt skole. Han havde forskellige pladser ved landbruget. I 14 år boede ægteparret i True, hvor Hans Jørgensen var fodermester på Steensgård. I 1946 købte de ejendom i Feldborg, hvor de boede, indtil de i 1960 købte hus i Feldborg by.
Bopæl: Gindeskovvej 4, Feldborg, 7800 Skive.

Børn:

I H 1

Svend Ivan Mundbjerg Jørgensen.

Født 1. nov. 1930 i Bording sogn.

Gift 26. maj 1957 i Grædstrup kirke med

Ingrid Vinther, født 15. aug. 1934 i Underup sogn, datter af boelsmand Hans Bergelius Vinther og hustru Abelone Kristine Pedersen, Åstruplund.

Svend Ivan Jørgensen har gået i skole i True. Han har haft flere pladser ved landbruget. Han var ved Civilforsvaret 1951–52, og 1952–53 var han elev på Haslev Højskole. Ingrid Jørgensen har haft forskellige pladser bl.a. som kokkepige på De gamles Hjem i Haderup. I 1953 var hun elev på Haslev Højskole. Efter først at have haft en ejendom i Feldborg købte de i 1965 gården Kjeldal i Christianshede, Bording, hvor de især har kastet sig over svineopdræt. Svend Ivan Jørgensen er kasserer i menighedsrådet og sidder i Brugsforeningens bestyrelse.

Bopæl: Kjeldal, Christianshede, 7441 Bording.

Børn:

I H 1a

Vagn Mundbjerg Jørgensen.

Født 27. nov. 1958 i Herrup, Sevel sogn.

Han har gået i skole i Feldborg og Bording. Han blev uddannet som smed i 1978. Og er 1979 soldat i Viborg.

Bopæl: hjemme.

I H 1b

Rita Vinther Jørgensen.

Født 12. sept. 1960 i Feldborg, Haderup sogn.

Bofællesskab med **Viggo Juelsgaard Jørgensen**, født 1. okt. 1960 i Ikast, søn af Svend Aage Jørgensen og hustru Hanne.

Rita Vinther Jørgensen tog studentereksamen 1979.

Bopæl: Vinkelgade 15, 7430 Ikast.

Barn:

I H 1b 1)

Steffan Juelsgaard Jørgensen.

Født 10. jan. 1978.

I H 1c

Mona Vinther Jørgensen.

Født 7. april 1964 i Holstebro.

Hun tager 9. kl. på Blidstrup Ungdomsskole 1979–80.

I H 1d

Allan Mundbjerg Jørgensen.

Født 16. marts 1968 i Holstebro.

Skoleelev. Medlem af FDF.

I H 2

Inge-Lise Riis Jørgensen.

Født 18. aug. 1937 i True, Svendstrup sogn.

Død 24. nov. 1940 samme steds.

Dødsårsagen var sårfeber efter skoldning.

I H 3

Anne-Kirsten Riis Jørgensen.

Født 18. okt. 1942 i True, Svendstrup sogn.

Gift 31. marts 1963 i Feldborg kirke med

Jørgen Emil Lund, født 11. dec. 1939 i Stagstrup sogn, søn af gårdejer Johannes Lund og hustru Katrine Lassen, Hjardemål.

Anne-Kirsten Lund har folkeskoleuddannelse og var i nogle år husassistent. Efter højskoleophold i Tommerup var hun et år på fabrik. Jørgen Lund er uddannet ved landbruget og aftjente sin værnepligt ved civilforsvaret i Herning. 1. april 1963 købte ægteparret en gård i Hundstrup. Jørgen Lund sidder i menighedsrådet og i bestyrelsen for Indre mission.

Bopæl: Hunstrupvej 20, Hunstrup, 7700 Thisted.

Børn:

I H 3a

Ulla Riis Lund.

Født 7. april 1964 i Hundstrup sogn.

Hun afslutter sin skolegang på Søndbjerg Ungdomsskole i 1980.

I H 3b

Lisbeth Riis Lund.

Født 16. feb. 1967 i Hundstrup sogn.

Hun er skoleelev.

I H 3c

Otto Riis Lund.

Født 28. juli 1970 i Thisted.

Han er skoleelev.

I H 3d

Kenneth Riis Lund.

Født 20. marts 1978 i Thisted.

II

Jens Christian Jensen

OG

Ida Lovise Rosalie Mikkelsen

SAMT

deres efterkommere

Jens Christian og Lovise Jensen med børnene, Kathrine, Frits Aage (i midten) og Jacob.



II Jens Christian Jensen, Ida Lovise Mikkelsen

A Jacob Herrup Jensen
Sofie Pedersen

- 1 Tove Herrup Jensen
Regnar H. Schaffer
- 2 Jørgen Herrup Jensen
Doris Christoffersen
- 3 Henning Herrup Jensen
Sonja Grethe Jensen

a Michael Schaffer

- a Susanne Herrup Jensen
- b Birthe Herrup Jensen
- c John Herrup Jensen
- d Mogens Herrup Jensen

- a Helle Jensen
- b Vibeke Jensen

B Maren Kathrine
Jensen

- 1 Grethe Jensen
Ernst Skindbjerg Kristensen

- a Jette S. Kristensen
 - b Kristian S. Kristensen
- 1) Lisbeth S. Kristensen

C Frits Aage H. Jensen
Gudrun Andersen

- 1 Knud Erling Jensen
- 2 Hanne Bodil Jensen
Finn Christensen

a Anne Mette Christensen

II

Jens Christian Jensen

OG

Ida Lovise Rosalie Mikkelsen

SAMT

deres efterkommere

II

Jens Christian Jensen.

Født 13. maj 1867 i Herrup, Sevel sogn.

Død 3. juni 1926 i Holstebro.

Gift 27. sept. 1895 i Haderup kirke med

Ida Lovise Rosalie Mikkelsen, født 30. juli 1874 i Haderup sogn, datter af skolelærer og kirkesanger Anders Michelsen og hustru Maren Cathrine Andersen, Haderup.

Død 8. april 1940 i Holstebro.

Jens Christian Jensen var ligesom sin helsøster, Ane Kirstine, født udenfor ægteskab og kirkebogen i Sevel meddeler:

Moderen Maren Jensen, ugift fruentimmer, boende hos hendes bedstefar Jens Christian Jensen i Herrup, ved hvem hun har udlagt som barnefader ungarl Jens Christian Jensen, tjenende på Resengård i Salling«.

Han blev døbt i Sevel kirke den 10. juni 1867 og fadderne var gårdmand Kjeld Larsen i Kokborg, boelsmand Niels Larsen i Herrup, ungarl Christen Olesen, samme steds. Pigen Maren Cathrine Jensen i Sjøgård frembar barnet og fruentimmer Maren Olesdatter stod for.

Jens Christian Jensen var uddannet som tømrer og var som sådan med til at bygge Herrup kirke i 1920. Familien boede i mange år i et lille sted på Holstebro Østermark, hvor slægtninge fra Herrup, der var kommet til byen, altid var velkomne til at kigge ind.

Lovise Jensens far var en kendt lærer i Haderup, om hvem der fortælles mange anekdoter. Han hørte til Jeppe Aakjærs vennekreds, og da han i 1905 holdt afskedsfest på Haderup kro, havde Jeppe Aakjær til lejligheden skrevet digtet »Hedens Degn«.

*Så synger jeg da om en gammel degn,
der ser så langt over lyng og hede
og glider i eet med den langsynsegn,
hvor urkok skogrer og ræv har rede.*

I får nu lytte.

Vor degn vil flytte;

*om lidt så pinder han her sin hytte
og går sin vej.*

*Hvor vindene farer så hårdt af sted
og bøjer alt, hvad de kan brække,
der burde der krydses et mærke ved
de få, som stormen ej kunne knække.*

*Den gamle vidste;
hver storm vil miste
sin kraft mod aften og bort sig liste
som pust i korn!*

*Thi siger vi tak til den gamle degn,
der holdt sig rank i de onde dage;
der findes ej lys i hin åbne egn,
som ej vil blinke en tak tilbage.*

*En lærers gjerning
den kræver værning,
den kræver solskin – og mistros fjerning,
om den skal gro.*

*Og mere var han end en gammel degn,
der sidder værdig i hyndestolen;
på menighedsskuden var han kaptajn
langt mer end den, der fra Gud har kjolen.*

*Når præsten »søgte«
med bøn og lygte,
hvem tror I da, måtte »kaldet« røgte,
om ej vor degn!*

*Og kom man en aften så til hans dør
med støv på sko og med lyng i hatten,
da stod han på trappen der rank som før
og holdt os fængslet til langt på natten,
fra solen dukked,
til dør blev lukket,
fra gjøgen kukked, til lys var slukket:
eet lattervæld!*

*Ja, tit vil jeg savne den gamle degn.
Men søger foden de vante stier,
mens råen ser ud fra plantagens hegn,
og heden skjælver af melodier:
min bylt jeg sætter,
min ryg jeg rette,
min lynggrå, falmede hat jeg letter
for hedens degn.*

Jens Christian Jensens og hustru Ida Lovise Rosalie Mikkelsens efterkommere

II A

Jacob Herrup Jensen.

Født 16. juli 1896 i Haderup sogn.

Død 29. april 1967 i Nørrelands sogn, Holstebro.

Gift 5. nov. 1925 i Holstebro sognekirke med

Sofie Pedersen, født 16. marts 1903 i Vinding sogn, datter af gårdejer Poul Pedersen og hustru Kirsten Knudsen.

Ægteskabet opløst omkring 1946.

Jacob Herrup Jensen var ansat ved DSB i Holstebro som overportør og pakhusformand. Skønt han kunne være gået af, da han var 67 år, blev han ved, til han var 69. Efter et kortvarigt ægteskab med **Anna Ruby** blev han gift 3. gang med **Ingeborg Bøgeballe Christiansen**, født 13. nov. 1912 i Østbirk sogn, datter af landmand Iver Christiansen og hustru Kathrine Jensine Jensen. Ingeborg Jensen bor Døesvej 79, 7500 Holstebro.

Sofie Jensen boede i flere år i Holstebro, men flyttede i 1965 til Varde.

Bopæl: Hjortestien 7, 6800 Varde.

Børn:

II A 1

Tove Herrup Jensen.

Født 28. sept. 1926 i Holstebro.

Gift 16. nov. 1957 i Holstebro sognekirke med

Regnar Hviid Schaffer, født 23. maj 1929 i Vejen sogn, søn af arbejdsmand Jes Hansen Schaffer og hustru Marie Hviid.

Tove Schaffer er uddannet som skotøjsekspedient hos Fjeldsted i Holstebro, hvor hun fortsatte som kassedame ialt i over 11 år. I nogle år bestyrede hun derefter Schous Varehus i Varde. Regnar Schaffer er udlært som smede- og maskinarbejder i Vejen. Han er nu vagtmester hos Falck i Varde, hvor han har haft 25 års jubilæum.

Bopæl: Ringkøbingvej 14, 6800 Varde.

Barn:

II A 1a

Michael Schaffer.

Født 16. aug. 1962 i Varde.

Han er i mekaniklære hos firmaet W.A.G. i Varde.

Bopæl: hjemme.

II A 2

Jørgen Herrup Jensen.

Født 26. april 1933 i Holstebro.

Gift 16. feb. 1958 i Varde kirke med

Doris Christoffersen, født 11. okt. 1937 i Varde, datter af fyrbøder Jens Otto Christoffersen og hustru Lydia Mogensen.

Jørgen Herrup Jensen er premierløjtnant ved luftværnsgruppen i flyvevåbnet. Doris Jensen er handelsuddannet i Varde.

Bopæl: Hornemannsvej 22, 4660 St. Heddinge.

Børn:

II A 2a

Susanne Herrup Jensen.

Født 19. juli 1958 i Varde.

Hun har taget realeksamen og er nu kassedame i et supermarked.

Bopæl: Højerup, 4660 St. Heddinge.

II A 2b

Birthe Herrup Jensen.

Født 25. okt. 1960 i St. Heddinge.

Hun går på gymnasiet i Køge.

Bopæl: hjemme.

II A 2c

John Herrup Jensen.

Født 5. nov. 1961 i St. Heddinge.

Han sejler i udenrigsfart med en coaster tilhørende rederiet Vonsild & søn.

Bopæl: hjemme.

II A 2d

Mogens Herrup Jensen.

Født 17. sept. 1966 i St. Heddinge.

Han er skoleelev.

II A 3

Henning Herrup Jensen.

Født 5. sept. 1941 i Holstebro.

Gift 14. aug. 1965 i Finderup kirke med

Sonja Grethe Jensen, født 19. maj 1944 i Dollerup sogn, datter af arbejdsmand Hans Jensen og hustru Norma Hansen.

Henning Herrup Jensen er uddannet som kommis i Holstebro. Han har været oversergent ved telegraftrupperne i Århus, og er nu ansat som redder ved Falck i Silkeborg. Sonja Jensen er uddannet som ekspedient indenfor tøjbranchen i Viborg og er nu ansat i Silkeborg.

Bopæl: Tingvejen 102, 8600 Silkeborg.

Børn:

II A 3a

Helle Jensen.

Født 17. dec. 1965 i Silkeborg.

Hun er skoleelev.

II A 3b

Vibeke Jensen.

Født 26. marts 1970 i Virum.

Hun er skoleelev.

II B

Maren Kathrine Jensen.

Født 17. dec. 1898 i Haderup sogn.

Kathrine Jensen arbejdede i 25 år på Færchs tobaksfabrik i Holstebro. Hun bor nu sammen med sin familie i en slags familiekollektiv i en stor villa i Helsingør, hvor hun bebor en lejlighed i underetagen.
Bopæl: Rogertsvej 5, 3000 Helsingør.

Barn:

II B 1

Grethe Jensen.

Født 7. juli 1925 i Holstebro.

Gift 28. okt. 1945 i Holstebro kirke med

Ernst Skindbjerg Kristensen, født 19. juli 1919 i Tvis sogn, søn af arbejdsmand Laurids Skindbjerg Kristensen og hustru Alma Pedersen.

Grethe Kristensen er uddannet som damefrisør i Holstebro. Ernst Skindbjerg Kristensen er kontoruddannet og er nu statsautoriseret ejendoms-mægler.

Bopæl: Rogertsvej 6, 3000 Helsingør.

Børn:

II B 1a

Jette Skindbjerg Kristensen.

Født 23. feb. 1947 i Holstebro.

Hun er ansat som kontorassistent ved DSB.

Bopæl: Rogertsvej 6, 3000 Helsingør.

Barn:

II B 1a 1)

Lisbeth Skindbjerg Kristensen.

Født 6. juni 1968 i Helsingør.

Hun er skoleelev.

II B 1b

Kristian Skindbjerg Kristensen.

Født 3. sept. 1955 i Holstebro.

Han har HF-eksamen og er uddannet som elektronik-ingeniør i København, og er nu ansat i et elektro-firma i Helsingør.

Bopæl: Rogertsvej 6, 3000 Helsingør.

II C

Frits Aage Herrup Jensen.

Født 22. maj 1913 i Holstebro.

Gift 28. maj 1938 i Brande kirke med

Gudrun Andersen, født 19. juni 1913 i Ibsker sogn, Bornholm, datter af provst Anders Christian Andersen og hustru Henni Kielgast.

Ægteskabet opløst sept. 1953.

Trods små kår i hjemmet efter faderens død fortsatte Frits Aage Jensen i skolen og tog den bedste realeksamen i Holstebro det år, 1929. I juni 1930 blev han trafikelev hos DSB, hvor han fik hele sin livsgerning, indtil han tog sin afsked 1. sept. 1974 som funktionsleder i Herning.

Bopæl: Holmparken 54, 7400 Herning.

Børn:

II C 1

Knud Erling Jensen.

Født 5. Marts 1939 i Holstebro.

Han tog studentereksamen fra Struer gymnasium 1959 og blev lærer fra Skive seminarium 1962. Han har været ansat som lærer forskellige steder bl.a. i Hurup Thy.

Bopæl: Egevænget 26 C, 7420 Hammerum.

II C 2

Hanne Bodil Jensen.

Født 22. april 1944 i Holstebro.

Gift 1. juni 1968 i Viby J. kirke med

Finn Christensen, født 22. nov. 1943 i Viby J., søn af musiker Holger Christensen og hustru Ragna.

Hanne Christensen har taget realeksamen og er nu kontorassistent hos DSB på Århus H. Finn Christensen er ansat som produktionschef i et køkkenelement-firma i Horsens.

Bopæl: Vilh. Becksvej 57, 8260 Viby J.

Barn:

II C 2a

Anne Mette Christensen.

Født 23. juli 1969 i Viby J.

Hun er skoleelev.

III

Mette Marie Madsen

OG

Jens Espersen

SAMT

deres efterkommere

*Mette Marie og Jens Espersen med børnene.
Fra venstre: Jacob, Thorvald, Esper, Maren og Anna Marie.*



A Esper Espersen Marie Nielsen	1 Gerda Marie Espersen Søren I. Boie Hansen	a Annie Boie Hansen Jørn Dikman Sørensen	1) Rikke B. Sørensen		
		b Henrik Boie Hansen Gitte Juhl Nielsen	1) Pia Juhl Hansen		
		c Marianne Boie Hansen Torsten K. Sørensen	1) Hans H. Sørensen		
	2 Ejnar Espersen Bente Ruth Aa. Nielsen	a Lis Espersen Jan Bjarne Pedersen	1) Lene Pedersen		
		b Lone Espersen			
		a Charlotte H. I. Espersen b Kim I. Espersen			
	B Jacob Herrup Espersen Anna Marie Jacobsen	1 Edith Espersen Erik Petersen	a Birgitte Petersen b Lars Petersen	1) Søren Petersen	
		2 Thea Espersen Sv. Nyborg Christensen	a Gerd N. Christensen b Helle N. Christensen c Tune N. Christensen d Tine N. Christensen	1) Henrik V. Jensen	
			3 Inge Espersen Tage Edv. Rolle	a Flemming Rolle Jytte Andersen	
				b Kirsten Rolle Carlo Jacobsen	
			4 Børge Espersen	c Mikael Rolle	
		5 Kurt Espersen			
6 Birgit Espersen Leif Poulsen	a Anne Poulsen b Morten Poulsen				
C Anna Marie Espersen Johannes Madsen	1 Ejler Chr. Madsen Signe K. Ø. Sørensen	a Søren Ø. Madsen Vera Creutz	1) Laila Ø. Madsen 2) Lene Creutz Madsen		
		b Birger Ø. Madsen Kirsten Madsen	1) Jakob Ø. Madsen		
		c Uffe Ø. Madsen			
D Maren Espersen Søren Madsen	1 Inge Marie Madsen Arne Lange	a Kurt Lange Lisbeth H. Christensen			
		b Britta Lange c Per Lange d Aase Lange			
		a Arne Nørgaard Gerda Torp	1) Karina Nørgaard		
		b Birthe Nørgaard c Frede Nørgaard			
	3 Gerda Asta Madsen Peder Christensen	a Tove Marie Christensen b Karin Anette Christensen			
	4 Frida Elisabeth Madsen Jørgen Egon Mortensen	a Lene Mortensen			
	5 Verner Kr. Madsen Anna Kjærgaard	a Lisbeth K. Madsen b Karin K. Madsen c Jens Kr. K. Madsen			
		6 Anna Grethe Madsen			
	E P. Chr. Thorvald Espersen Marie Mikkelsen	1 Kai Espersen Sonja Nielsen	a Jan Espersen b Helle Espersen		
			a Steen Andersen b Pia Andersen c Bo Andersen		
2 Grethe Espersen Ib H. R. Andersen		a Sine Andersen b Line Andersen c Mia Andersen			
		3 Henny Espersen Ebbe Andersen			

III

Mette Marie Madsen

OG

Jens Espersen

SAMT

deres efterkommere

III

Mette Marie Madsen.

Født 2. nov. 1869 i Herrup i Sevel sogn.

Død 7. dec. 1908 i Herrup og begravet på Sevel kirkegård.

Gift 4. dec. 1892 i Sevel kirke med

Jens Espersen, født 17. sept. 1864 i Nautrup, Sevel sogn, søn af boelsfolk Esper Michelsen og hustru Ane Marie Jensdatter.

Død 20. okt. 1941 på De gamles Hjem i Vinderup og begravet på Vinderup kirkegård.

Ved Mette Maries dåb i Sevel kirke den 14. nov. 1869 var fadderne gårdmændene Peder Madsen, Vinggård i Fly og Jens Christensen, Søgård samt ungkarl Chr. Olesen, Herrup og fruentimmeret Maren Cathrine Jensdatter. Mette Marie gik i Mundbjerg skole, og hun blev konfirmeret i april 1883 i Sevel kirke med karakteren mg både for kundskab og opførelse.

Jens Espersens mor, Ane Marie Jensdatter, var opvokset i Hald i Sevel. Hun var født udenfor ægteskab; hendes mor hed Maren Jepsdatter, og hendes far var Jens Christensen Hald, der altså havde taget sin datter til sig. Da han senere blev gift med en anden, fik han blandt andre børn også Jens Christian Jensen, der var barnefader til Maren Jensdatters ældste barn, Mette Marie Espersens halvsøster Ane Kirstine Jensen (gift Mundbjerg) som altså egentlig var Jens Espersens halvkusine. (Se Herrup-slægten nr. I side 142).

Jens Espersen og Mette Marie, som hun i daglig tale kaldtes, fik et stykke jord fra Herrupgård, hvorpå de byggede både stuehus, stald og lade. Jens Espersen var selv både murer og tømrer af håndværk.

Ægteparret var stærkt tilknyttet Indre Mission, og Jens Espersen holdt sammen med sin svigerfar, Jacob Herrup, i mange år søndagsskole i Herrup.

Efter Mette Maries død i 1908 giftede Jens Espersen sig 2. gang 27. dec. 1909 i Sevel kirke med enken Ane Marie Jacobsen, født 11. maj 1861 i Plomgård i Trandum, Sevel sogn, datter af gårdejer Jacob Pedersen og hustru Bodil Marie Henriksdatter. Hun havde været gift med Ole Villadsen (Koldkur), og fra dette ægteskab havde hun to børn, Jacob Villadsen, senere skorstensfejer i Mogenstrup, og Bodil Marie Villadsen, senere gift med bogbinder Peder Jensen, Hvidbjerg Thyholm. Disse to voksede op sammen med Jens Espersens børn af 1. ægteskab. Ane Marie Espersen var søster til Mads Madsens (Herrups) kone Ane. (Se Herrup-slægten nr. IV, side 174). En tredje søster, Mette Kathrine, var gift med den kendte lærer, Peder Christensen, i Mundbjerg skole, Sevel sogn.

I feb. 1912 solgte Jens Espersen gården i Herrup til Anton Pilgaard og flyttede hen i det gamle jordemoderhus i Hasselholt i Sahl sogn; dette solgte han igen 1920 og købte et hus på Nørgårdsvej i Vinderup, og her døde hans anden hustru, Ane Marie, i august 1932 og blev begravet på Vinderup kirkegård.

Mette Marie Madsens og Jens Espersens efterkommere

III A

Esper Espersen.

Født 19. nov. 1894 i Hedegård, Sevel sogn.
Gift 7. nov. 1926 i Tåstrup kirke, v. Holbæk med

Marie Nielsen, født 22. april 1902 i Ugerløse sogn, datter af barbermester Hans Peder Nielsen, Fårevejle.

Død 13. april 1953 i Vridsløselille, Herstedvester sogn.

Esper Espersen var udlært som installatør i Odense, hvor han traf sin kone, der var ekspeditrice i en bagerforretning. Straks efter deres giftermål startede de en installationsforretning i Sommersted i Sønderjylland. I 1937 flyttede familien til Tåstrup. Senere flyttede de til Vridsløselille, hvor de fik selvstændig installationsforretning, som sønnen Ejnar nu driver videre. Esper og Marie Espersen har været kirkeligt interesserede og har gennem årene deltaget i bibelkredsarbejde.

Bopæl: Plejehjemmet, Ballerup Boulevard.

Børn:

III A 1

Gerda Marie Espersen.

Født 26. aug. 1927 i Sommersted sogn.
Gift 23. okt. 1948 i Herstedvester kirke med

Søren Ingemann Boie Hansen, født 28. juli 1921 i Sengeløse sogn, søn af smedemester Henrik Emil Boie Hansen og hustru Agnes Hansine Christensen.

Gerda Marie Hansen har haft pladser i huset, hun har passet telefoncentral og stod i nogle år i forretning. Hendes mand er udlært som smed hos sin far, hvis forretning han overtog 1970.

Bopæl: Ved Kæret 5, Sengeløse, 2630 Tåstrup.

Børn:

III A 1a

Annie Boie Hansen.

Født 10. maj 1950 i Glostrup.
Gift 28. feb. 1971 med

Jørn Dikman Sørensen, født 27. sept. 1948 i Silkeborg.

Ægteskabet er opløst 1976.

Annie Boie Sørensen er kommuneassistent i Høje Tåstrup.

Bopæl: Øksen 5, lejlighed 48, 2630 Tåstrup.

Barn:

III A 1a 1)

Rikke Boie Sørensen.

Født 11. nov. 1971 i Tåstrup Nykirke sogn.
Hun er skoleelev.

III A 1b

Henrik Boie Hansen.

Født 20. april 1955 på Rigshospitalet.

Han har været gift med **Gitte Juhl Nielsen**, født 19. jan. 1958.

Ægteskabet opløst 1979.

Henrik Boie Hansen er uddannet hos en blikkenslagermester i Hedehusene, for hvem han stadig arbejder.

Bopæl: Rundageren, 2640 Hedehusene.

Barn:

III A 1b 1)

Pia Juhl Hansen.

Født 12. januar 1977.

III A 1c

Marianne Boie Hansen (tvillingsøster til Henrik).

Født 20. april 1955 på Rigshospitalet.

Gift 31. maj 1975 i Sengeløse kirke med

Torsten Kaare Sørensen, født 11. juli i Glostrup, søn af gartner Aage Edvard Sørensen og hustru Marie Agathe Schilling Tange.

Marianne Sørensen er bankuddannet og er ansat ved Andelsbanken i Vridsløselille. Torsten Sørensen, er uddannet som gartner og arbejder hos sin bror, der har overtaget faderens gartneri.

Bopæl: Spangåvej 26, Sengeløse, 2630 Tåstrup.

Barn:

III A 1c 1)

Hans Henrik Sørensen.

Født 24. april 1976 i Tåstrup.

III A 2

Ejnar Espersen.

Født 16. feb. 1929 i Sommersted.

Gift 15. jan. 1950 i Tåstrup Nykirke med

Bente Ruth Aase Nielsen, født 25. okt. 1927 i Kildebrønde datter af Dagny Olsen.

Ejnar Espersen er uddannet som installatør hos Kemp & Lauritsen, København. Han har nu sin egen installationsforretning med kontor og værksted i Albertslund med 18 ansatte. Bente Espersen er uddannet som damefrisør.

Bopæl: Banehegnet 38, 2620 Albertslund.

Børn:

III A 2a

Lis Espersen.

Født 21 marts 1950.

Gift 1. april 1972 i Herstedvester kirke med

Jan Bjarne Pedersen, født 14. nov. 1948 i Herlufmagle, søn af arbejdsmand Bjarne Pedersen og hustru Erna Mortensen.

Lis Pedersen er uddannet som børnehavelærerinde og er nu ansat som sådan i Brøndbyernes kommune. Bjarne Pedersen er kommis og er nu forretningsfører i Albertslund Sport.

Bopæl: Blokland 4, 2620 Albertslund.

Barn:

III A 2b 1)

Lene Pedersen.

Født 6. sept. 1976 i Glostrup.

III A 2b

Lone Espersen.

Født 26. feb. 1965 i Rødovre.

Hun er skoleelev.

Bopæl: hjemme.

III A 3

Frede Bendt Espersen.

Født 23. aug. 1940 i Tåstrup.

Gift 26. marts 1960 i Thorslunde kirke med

Marianne Ingemann Nielsen, født 20. marts 1942 i Brovst sogn, datter af skoleinspektør Kjeld Arvid Ingemann Nielsen og hustru Birthe Olsen.

Frede Espersen er EL-uddannet, men har helt beskæftiget sig med radio og TV. Han er nu ansat ved Danmarks Radio som fjernsynstekniker. Marianne Espersen er faglærer i syning og formning og har været 15 år ved Tåstrup Borger- og Realskole. Frede Espersen er medlem af Lions Club. Begge underviser i ungdomsskolen.

Bopæl: Banevolden 5, 2630 Tåstrup.

Børn:

III A 3a

Charlotte Henriette Ingemann Espersen.

Født 29. juli 1960 i Vridsløselille.

Hun er lærerstuderende i København.

Bopæl: Tåstruphave 46, 2630 Tåstrup.

III A 3b

Kim Ingemann Espersen.

Født 22. nov. 1962 i Tåstrup.

Han går på handelsskole i Albertslund.

Bopæl: hjemme.

III B

Jacob Herrup Espersen.

Født 14. sept. 1896 i Herrup, Sevel sogn.

Død 17. dec. 1974 i Frederikssund.

Gift 23. dec. 1923 i Fåborg kirke med

Anna Marie Jacobsen, født 6. nov. 1896 i Fåborg, datter af tømrer Niels Marius Jacobsen og hustru Maren Christensen.

Jacob Espersen kom tidligt ud at tjene hos sin bedstefar i Herrup, men landbruget havde ikke hans store interesse. Han kom så over til broderen Esper i Fåborg og kom her i lære som skibstømrer, og som

sådan arbejdede han i Fåborg til ca. 1930. Da rejste familien til Frederikssund, hvor Jacob havde fået arbejde indenfor sit fag. I en periode, hvor det kneb med beskæftigelsen, blev han forsikringsmand i selskabet Dansk Folkeforsikring. Sidst havde han en tobaksforretning i Frederikssund. Begge ægtefæller var stærkt engageret i kirkeligt arbejde især ud fra missionshuset. Jacob Espersen var søndagsskolelærer, og han sad i 26 år i menighedsrådet. Fra ungdommen var begge med i KFUM & K. Anna Marie var i sine unge dage syerske, hvilket var hende til nytte som mor for en stor børneflokk. Hendes egen mor boede også nogle år hos dem.

Bopæl: Mågevej 10, 3600 Frederikssund.

Børn:

III B 1

Edith Espersen.

Født 12. nov. 1925 i Fåborg.

Gift 6. april 1950 i Frederikssund kirke med

Erik Petersen, født 2. feb. 1926 i Helsingør, søn af driftingeniør Harry Petersen og hustru Elisabeth Sophie Jacobsen.

Edith Petersen er uddannet på et sagsførerkontor, og har været ansat i en bank i flere år. Erik Petersen er bankuddannet i Frederikssund og er nu underdirektør i Provinsbankernes Reallånefond. Begge ægtefæller har været engagerede i spejderarbejde og deltager i kirkeligt arbejde.

Bopæl: Havlykkevej 5, 2730 Herlev.

Børn:

III B 1a

Birgitte Petersen.

Født 12. sept. 1952 i Frederikssund.

Hun er under uddannelse på børnehavese-minariet i Ballerup.

Bopæl: Sennepshaven 12, 2730 Herlev.

Barn:

III B 1a 1)

Søren Petersen.

Født 22. april 1974 i Herlev.

III B 1b

Lars Petersen.

Født 19. dec. 1954 i Præstø.

Han har taget studentereksamen og er medicinstuderende i København.

Bopæl: Amagerbrogade 34, 2300 København S.

III B 2

Thea Espersen.

Født 22. okt. 1927 i Fåborg.

Gift 16. sept. 1950 i Frederikssund kirke med

Svend Nyborg Christensen, født 26. juni 1925 i Frederikshavn, søn af trælasthandler Christian Nyborg Kristensen og hustru Hardine Charlotte Christensen.

Død 10. feb. 1974 i Hald Ege.

Thea Nyborg Christensen er beskæftigelsesvejleder på et plejehjem under Viborg kommune. Svend Nyborg Christensen var læreruddannet og var skoleleder indenfor åndsvageforsorgen på Centerskolen i Hald Ege. Han var engageret i FDF og var en tid kredsleder i Skive.

Bopæl: Hasselvænget 16, Hald Ege, 8800 Viborg.

Børn:

III B 2a

Gerd Nyborg Christensen.

Født 18. aug. 1951 i Over Bråby sogn.

Hun er journalistelev på Journalisthøjskolen i Århus og er for tiden i praktik på Fjerritslev Avis.

Bopæl: Svinkløvvej, Kollerup, 9690 Fjerritslev.

III B 2b

Helle Nyborg Christensen.

Født 24. marts 1953 i Over Bråby sogn.

Hun læser til lærer på Skive Seminarium.

Bopæl: Ellekonevænget 4, 8800 Viborg.

Barn:

III B 2b 1)

Henrik Vindstrup Jensen.

Født 3. juli 1975 i Viborg.

III B 2c

Tune Nyborg Christensen.

Født 19. feb. 1959 i Skive.

Han har taget studentereksamen i Viborg 1979.

Bopæl: Mattiasgade 65, 8800 Viborg.

III B 2d

Tine Nyborg Christensen.

Født 10. jan. 1962 i Dommerby sogn.

Hun er medhjælper i et supermarked.

Bopæl: hjemme.

III B 3

Inge Espersen.

Født 1. okt. 1929 i Fåborg.

Gift 12. maj 1951 i Frederikssund kirke med

Tage Edvard Rolle, født 12. feb. 1926 i Silkeborg, søn af murer Christian Rolle og hustru Ida Munk.

Inge Rolle er kontoruddannet og har været korrespondent, men er nu ansat i en specialbørnehave under forsorgen. Tage Rolle er fuldmægtig i teknisk forvaltning i Frederikssund kommune. Han har været medlem af menighedsrådet i Oppe Sundby og er medlem af Wisemen's Club. Begge ægtefæller er interesserede i arkæologi og lokalhistorie.

Bopæl: Åbjergvej 10, 3600 Frederikssund.

Børn:

III B 3a

Flemming Rolle.

Født 30. juni 1952 i Frederikssund.

Gift 28. aug. 1976 i Oppe Sundby kirke med

Jytte Andersen, født 24. nov. 1951 i Åkirkeby.

Flemming Rolle er geolog og har været 1 år i London som stipendiat. Han er nu ansat ved Grønlands geologiske undersøgelse. Jytte Rolle er jurist og ansat ved revisionsfirmaet Andkjær i København.

Bopæl: Ved Kagsåen 34, 2730 Herlev.

III B 3b

Kirsten Rolle.

Født 9. aug. 1955 i Oppe Sundby sogn.

Gift 22. juli 1978 i Oppe Sundby kirke med

Carlo Jacobsen, født 17. juni 1955 på Bispebjerg, søn af maskinsmed Kaj Jacobsen og hustru Lissy.

Kirsten Rolle er under uddannelse til ergoterapeut i København. Carlo Jacobsen er assistent på skolehjemmet Emdrupborg.

Bopæl: Ejsingvej 54, 2730 Herlev.

III B 3c

Mikael Rolle.

Født 29. sept. 1959 i Oppe Sundby sogn.

Han har taget HF-eksamen og er nu assistent på et plejehjem.

Bopæl: Randersgade 42, 2100 København Ø.

III B 4

Børge Espersen.

Født 10. aug. 1931 i Frederikssund.

Han er uddannet indenfor kolonial i Roskilde, og han overtog faderens tobaksforretning ved hans død. Denne nedbrændte i 1978, og ejendommen blev saneret. Kurt Espersen har været aktiv indenfor KFUM-spejderne, og han har været medlem af I Ms samfundsbestyrelse.

Bopæl: Mågevej 10, 3600 Frederikssund.

III B 5

Kurt Espersen. (tvillingbror til Børge).

Født 10. aug. 1931 i Frederikssund.

Han er uddannet indenfor isenkram i Frederikssund. Han er nu ansat som varmemester på et plejehjem. Han har deltaget i KFUM-spejderarbejdet.

Bopæl: Dalstrøget 78, 2860 Søborg.

III B 6

Birgit Espersen.

Født 31. jan. 1938 i Frederikssund.

Gift 8. juli 1961 i Frederikssund kirke med

Leif Poulsen, født 19. marts 1936 i Ålborg, søn af bager Alfred Poulsen og hustru Ella Christensen.

Birgit Poulsen er uddannet som kontorassistent og hjælper nu med bogholderiet i mandens firma. Leif Poulsen driver en mangeartet forretningsvirksomhed. Han er oprindeligt udlært som elektriker, men begyndte 1968 et byggefirma omfattende industribyggeri; der er en produktion af beholdere til landbruget. Han har udlejning af ejendomme

og driver en farvehandel og har udlejning af tunge maskiner.

Bopæl: Fjordbakken 40, 4700 Næstved.

Børn:

III B 6a

Anne Poulsen.

Født 19. dec. 1962 i Kgs. Lyngby.

Hun er gymnasieelev på Herlufsholm.

Bopæl: hjemme.

III B 6b

Morten Poulsen.

Født 16. okt. 1965 i Næstved.

Han er skoleelev.

III C

Anna Marie Espersen.

Født 1. juni 1899 i Herrup, Sevel sogn.

Død 12. april 1924 i Sevel.

Gift 21. maj 1922 i Vinderup kirke med

Johannes Madsen, født 15. maj 1898 i Sahl sogn, søn af gårdejer Jens Madsen og hustru Jensine Kristine Brandtang Knudsen.

Johannes Madsen har været møbelsnedker i Sevel. Han blev gift 2. gang den 29. juli 1928 med **Mary Evine Kastberg**, født 26. feb. 1901 i Engbjerg, datter af Mads Kastbjerg, Lemvig. I dette ægteskab er der ingen børn, men de har adopteret **Anna Marie Madsen**, født 23. juni 1947. Hun er ugift og driver en frisørsalon i Sevel.

Johannes Madsen bor i Sevel, 7830 Vinderup.

Børn:

III C 1

Ejler Christian Madsen.

Født 5. juni 1923 i Sevel.

Gift 21. april 1948 i Hvejsel kirke med

Signe Kirstine Østergaard Sørensen, født 21. april 1926 i Hvejsel sogn, datter af gårdejer Søren Sørensen og hustru Dorthea.

Ejler Madsen var elev på Tommerup Højskole 1942-43. Han arbejdede nogle år som snedker, og er nu specialarbejder på fabrik for fryseudstyr. Signe Madsen er uddannet som tandtekniker i Vejle og har nu klinik i Ålestrup.

Bopæl: Vestergade 83, 9620 Ålestrup.

Børn:

III C 1a

Søren Østergaard Madsen.

Født 13. feb. 1949 i Sct. Nicolai sogn, Vejle.

Gift 22. april 1972 i Ulkebøl kirke, Als med

Vera Creutz, født 4. juli 1947 i Ulkebøl sogn, datter af orgelbygger Svend Creutz og hustru Margrethe.

Søren Madsen er uddannet som sygeplejerske i Silkeborg og er nu ansat som narkosesygeplejerske i Sønderborg. Vera Madsen er sygeplejerske på Statshospitalet i Augustenborg. Bopæl: Søndergade 4, Skodsbøl, 6310 Broager.

Børn:

III C 1a 1)

Laila Østergaard Madsen.

Født 31. okt. 1972 i Augustenborg.

Hun er skoleelev.

III C 1a 2)

Lene Creutz Madsen.

Født 28. juli 1974 i Augustenborg.

III C 1b

Birger Østergaard Madsen.

Født 9. marts 1954 i Ålestrup sogn.

Gift 28. marts 1976 i Hvilsom kirke med

Kirsten Madsen, født 26. feb. 1954 i Hvilsom sogn, datter af bagermester Kresten Madsen og hustru Lilly.

Birger Madsen er uddannet i sparekassen Bikuben, hvor han nu er ansat som assistent. Kirsten Madsen er revisorassistent.

Bopæl: Birkevej 38, 9620 Ålestrup.

Børn:

III C 1b 1)

Jakob Østergaard Madsen.

Født 15. april 1979 i Ålestrup sogn.

III C 1c

Uffe Østergaard Madsen.

Født 9. maj 1961 i Ålestrup sogn.

Han er elev på gymnasiet i Års.

Bopæl: hjemme.

III D

Maren Espersen.

Født 28. april 1904 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 8. sept. 1927 i Vinderup kirke med

Søren Madsen, født 12. feb. 1900 i Sahl sogn, søn af landmand Jens Madsen og hustru Jensine Brandtang Knudsen, Obitsø.

Ved giftermålet fik ægteparret et stykke jord fra hans fars gård Obitsøgård, hvorpå de byggede den ejendom, som sønnen Verner nu har overtaget. Søren Madsen havde som ung hjulpet sin far med at opdyrke de hede- og mosestrækninger, der hørte til gården.

Bopæl: Møllevej 5, 7830 Vinderup.

Børn:

III D 1

Inge Marie Madsen.

Født 20. aug. 1928 i Obitsø, Sahl sogn.

Gift 11. dec. 1954 i Sahl kirke med

Arne Lange, født 1. juli 1923 i Sevel sogn, søn af Frederikke Espersen, Nautrup.

Inge Lange var elev på Tommerup Højskole 1951. Arne Lange har været på Haslev Landbrugsskole 1946-47. Han er søndagsskolemedhjælper. Ægteparret havde indtil 1963 en ejendom i Haderup, og ejer nu en gård i Sevel sogn. Bopæl: Hedegårde, Sevel, 7830 Vinderup.

Børn:*III D 1a***Kurt Lange.**

Født 19. maj 1956 i Haderup sogn.
Gift 8. juli 1977 i Sevel kirke med

Lisbeth Hedegaard Christensen, født 5. maj 1957 i Sevel sogn, datter af gårdejer Daniel Christensen og hustru Inga Hedegaard.

Kurt Lange er i gang med en uddannelse som fritidspædagog i Århus efter en ulykke. Lisbeth Lange har HF-eksamen fra Holstebro og er elev på et børnehaveseminarium i Århus. Bopæl: Langkjærvej 23, Tilst, 8381 Mundelstrup.

*III D 1b***Britta Lange.**

Født 9. juli 1960 i Haderup sogn.

Hun har realeksamen fra Vinderup og er under uddannelse til køkkenassistent på Holstebro sygehus.
Bopæl: hjemme.

*III D 1c***Per Lange.**

Født 22. okt. 1966 i Hedegårde, Sevel sogn.

Han er skoleelev.

*III D 1d***Aase Lange.**

Født 28. juli 1968 i Hedegårde, Sevel sogn.

Hun er skoleelev.

*III D 2***Ruth Nora Madsen.**

Født 15. jan. 1930 i Obitsø, Sahl sogn.
Gift 2. dec. 1952 i Sahl kirke med

Jacob Nørgaard, født 5. dec. 1930 i Sevel sogn, søn af gårdejer Christen Nørgaard og hustru Jakobine Nielsen.

Ruth Nørgaard har været elev på Tommerup Højskole 1952. Indtil sommeren 1979 arbejdede hun på en systue. Jacob Nørgaard passer foruden sit landbrug et job som chauffør for Sevel mejeri.
Bopæl: Nørgård, Djeld, 7830 Vinderup.

Børn:*III D 2a***Arne Nørgaard.**

Født 13. juni 1953 i Nr. Lem sogn.
Gift 7. aug. 1976 i Grinderslev kirke med

Gerda Torp, født 17. marts 1956 i Grinderslev sogn, datter af landmand Peder Pedersen Torp og hustru Marie Jensen, Breum.

Arne Nørgaard havde pladser på landet, indtil han i aug. 1976 blev antaget som indremissionær, og som sådan har han siden virket i Sædding. Gerda Nørgaard har været elev på Blistrup Ungdomsskole og Tommerup Højskole.

Bopæl: Sædding, 6900 Skjern.

Barn:*III D 2a 1)***Karina Nørgaard.**

Født 11. okt. 1977 i Sædding sogn.

*III D 2b***Birthe Nørgaard.**

Født 20. juli 1954 i Ejning sogn.

Hun har handelsskoleeksamen fra Holstebro, hvor hun nu er elev på børnehaveseminariet.

Bopæl: Sevel skole, 7830 Vinderup.

*III D 2c***Frede Nørgaard.**

Født 10. jan. 1959 i Djeld, Sevel sogn.

Han er i smedelære i Djeld.

Bopæl: hjemme.

*III D 3***Gerda Asta Madsen.**

Født 16. maj 1933 i Obitsø.

Gift 15. maj 1957 i Sahl kirke med

Peder Christensen, født 1. juli 1931 i Nees sogn søn af gårdejer Poul Christensen og hustru Marie Graversen, Bøvling.

Gerda Christensen var elev på Tommerup Højskole 1953. Peder Christensen var på Hammerum Landbrugsskole 1954-55. Han sidder i Bøvling menighedsråd og Indre Missions samfundsråd, ligesom han er formand for en Sudan-kreds.
Bopæl: Halegård, Bøvling, 7650 Bøvlingbjerg.

Børn:*III D 3a***Tove Marie Christensen.**

Født 20. sept. 1958 i Bøvling sogn.

Hun har studentereksamen fra Tarm og er nu sygeplejeelev på Herning sygehus.
Bopæl: Sygeplejeboligen, 7400 Herning.

*III D 3b***Karin Anette Christensen.**

Født 18. sept. 1961 i Bøvling sogn.

Hun har taget realeksamen i Bøvlingbjerg og har plads i huset i Ikast.

Bopæl: hjemme.

*III D 4***Frida Elisabeth Madsen.**

Født 23. juni 1934 i Obitsø, Sahl sogn.

Gift 16. nov. 1963 i Sahl kirke med

Jørgen Egon Mortensen, født 16. april 1938 i Aså sogn, søn af murer Jens Chresten Mortensen og hustru Marie Oline Pedersen.

Frida Mortensen var elev på Tommerup Højskole 1954. Jørgen Mortensen, der er tankvognschauffør, var elev på Tommerup Højskole 1959-60.

Bopæl: Enghavevej 13, 7550 Sørvad.

Barn:

III D 4a

Lene Mortensen.

Født 24. feb. 1965 i Grydegård i Vind sogn.

Hun er skoleelev.

III D 5

Verner Kristian Madsen.

Født 3. juni 1938 i Obitsø, Sahl sogn.

Gift 23. nov. 1963 i Sahl kirke med

Anna Kjærgaard, født 4. okt. 1940 i Hasselholt, Sahl sogn, datter af landmand Viggo Kjærgaard og hustru Madsine Bjerregaard Johansen.

Verner Madsen var elev på Tommerup Højskole 1959-60. Han er uddannet som landmand, men kan også bruge murskeen. Han er medlem af menighedsrådet og deltager i søndagsskolearbejdet. Anna Madsen var elev på Tommerup Højskole 1961. Hun er medlem af grupperådet for de grønne spejdere i Vinderup, i 1965 overtog ægteparret hans fars gård i Obitsø.

Bopæl: Sdr. Svendstrupvej 6, 7830 Vinderup.

Børn:

III D 5a

Lisbeth Kjærgaard Madsen.

Født 11. feb. 1965 på Venø.

Hun er skoleelev.

III D 5b

Karin Kjærgaard Madsen.

Født 29. marts 1969 i Obitsø, Sahl sogn.

Hun er skoleelev.

III D 5c

Jens Kristian Kjærgaard Madsen.

Født 16. jan. 1976 i Obitsø, Sahl sogn.

III D 6

Anna Grethe Madsen.

Født 28. jan. 1945 i Obitsø, Sahl sogn.

Hun var elev på Tommerup Højskole 1966. Hun er uddannet som sygehjælper på Holstebro sygehus og har været ansat som sådan på Borbjerg Alderdomshjem og nu på Plejehjemmet Birkehøj i Holstebro.

Bopæl: Jættegården 37¹ th., 7500 Holstebro.

III E

Peder Christian Thorvald Espersen.

Født 25. aug. 1906 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 20. nov. 1932 i Ærøskøbing kirke med

Marie Mikkelsen, født 23. april 1905 i Ærøskøbing, datter af Hans Mikkelsen og hustru Karoline Nielsen.

Thorvald Espersen er udlært som snedker af håndværk, og han har arbejdet på møbelfabrikker i Svaninge og Korinth – også reparation af antikviteter har han beskæftiget sig med. Familien boede først i KFUM i Fåborg, hvor Marie Espersen var husmor. Under krigen blev soldaterne fra Sønderborg sendt til

en lejr i Fåborg, og KFUM fungerede da som soldaterhjem med ægteparret som værtspar. Begge ægtefæller har deltaget i KFUM og K's spejderarbejde, han en tid som tropfører. I 1950 flyttede ægteparret til Odense, hvor Thorvald Espersen, indtil han blev pensioneret, var ansat som snedker på FDBs møbel-lager og hos Odense Kamgarn.

Bopæl: Rødegårdsvej 100, 5000 Odense.

Børn:

III E 1

Kai Espersen.

Født 4. sept. 1933 i Fåborg.

Gift 22. aug. 1959 i Sct. Hans kirke, Odense med

Sonja Nielsen, født 16. juni 1936 i Odense, datter af arbejdsmand Svend Nielsen og hustru Bronislava (født i Polen).

Kai Espersen er maskinarbejder på Lindøværftet. Han har beskæftiget sig med det arbejdsfaglige og har været bestyrelsesmedlem af Kedel- og Maskinarbejdernes Klub. Sonja Espersen er uddannet som nådler og har været ansat som sådan på en skotøjsfabrik i 25 år.

Bopæl: Daltoften 71, 5320 Agedrup.

Børn:

III E 1a

Jan Espersen.

Født 10. marts 1961 i Odense.

Han er bankelev i Andelsbanken.

Bopæl: hjemme.

III E 1b

Helle Espersen.

Født 8. okt. 1966 i Odense.

Hun er skoleelev.

III E 2

Grethe Espersen.

Født 6. dec. 1935 i Fåborg.

Gift 2. juni 1956 i Thomas Kingo kirke i Odense med

Ib Henry Redder Andersen, født 29. aug. 1933 i Odense, søn af autoforhandler Carl Christian Andersen og hustru Martha Redder.

Grethe Andersen er handelsuddannet og hjalp sin mand i deres tidligere firma. Ib Andersen er uddannet indenfor elektronik, og i denne branche har han haft sit eget firma. Han er nu ansat på amtscentralen for undervisningsmidler. Begge ægtefæller har deltaget aktivt i FDF-arbejde.

Bopæl: Vildrosevej 27, 5000 Odense.

Børn:

III E 2a

Steen Andersen.

Født 8. sept. 1957 i Roskilde.

Han er i gang med en uddannelse indenfor EDB.

Han har bofællesskab med **Lene Christensen**, født 6. juni 1959.

Bopæl: Hjulets Kvarter 239, 5000 Odense.

III E 2b

Pia Andersen.

Født 28. maj 1960 i Roskilde.

Hun er under uddannelse til lægesekretær på Odense sygehus.

Bopæl: hjemme.

III E 2c

Bo Andersen.

Født 8. nov. 1970 i Odense.

Han er skoleelev.

III E 3

Henny Espersen.

Født 2. sept. 1939 i Fåborg.

Gift 10. juni 1967 i Munkebjerg kirke, Odense med

Ebbe Andersen, født 29. sept. 1939 i Nakskov, søn af marketenderibestyrer Jens Heinrich Konrad Andersen og hustru Elly Meta Nielsen.

Henny Andersen er kontoruddannet, men har derefter uddannet sig som børnehavelærerinde og er nu ansat ved det amtskommunale taleinstitut

for børn. Ebbe Andersen har været maskinarbejder og har taget eksamen som teknikum-ingeniør fra Odense. Han er nu ansat som afdelingsingeniør på Nakskov skibsværft. Ægteparret har været engageret i KFUM og K's spejderarbejde, hvor han har været divisionschef. De tager aktivt del i kirkeligt arbejde bl.a. med afholdelse af familiegudstjenester.

Bopæl: Nakskovvej 244, Vester Karleby, 4900 Nakskov.

Børn:

III E 3a

Sine Andersen.

Født 14. feb. 1968 i Sct. Nicolai sogn, Nakskov.

Hun er skoleelev.

III E 3b

Line Andersen.

Født 7. juli 1969 i Sct. Nicolai sogn, Nakskov.

Hun er skoleelev.

III E 3c

Mia Andersen.

Født 18. dec. 1970 i Sct. Nicolai sogn, Nakskov.

Hun er skoleelev.

IV

Mads Madsen (Herrup)

OG

Ane Jacobsen

SAMT

deres efterkommere

Ane og Mads Madsen med børnene. Fra venstre: Villiam, Marie, Maren, Ernst, Jacob, Jacob Pedersen.



A Jacob Madsen,
M. Kirstine Bech

1 Anna B. Madsen
Tage Hornstrup

- a Jesper Hornstrup
Martha K. Pedersen
- b Maren Kathrine Hornstrup
- c Jacob Chr. Hornstrup
Anne Grethe Pedersen
- d Knud Erik Hornstrup
Kaja Tang Nielsen
- e Holger Hornstrup
Annelise Højbjerg
- f Hans Hornstrup
Annette Juul Jensen

- 1) Eli Ivan Hornstrup
- 2) Jane Majbritt Hornstrup
- 3) Ebbe René Hornstrup
- 1) Dorthe Hornstrup
- 2) Martin Hornstrup
- 1) Allan Hornstrup

2 Carla M. B. Madsen
Johs. P. Væggemose

- a Jacob Væggemose
Bente Madsen
- b Poul Erik Væggemose
- c Anna Kirstine Væggemose
Niels Peter Mørup
- d Peder Marinus Væggemose
- e Erling Væggemose
- f Tina Væggemose

3 Rosa E. B. Madsen
Peder M. Jacobsen

- a Jacob Bjarne Jacobsen
Elisabeth M. Steensen
- b Kristian Kurt Jacobsen
- c Britta Kirstine Jacobsen
Jørn K. Christensen
- d Jørgen Anker Jacobsen
- e Gitte Marie Jacobsen

- 1) Conni E. Jacobsen

4 Mads P. B. Madsen
Ruth A. Jensen

- a Annette Bech Madsen
- b Susanne Bech Madsen
- c Karin Bech Madsen
- d Helle Bech Madsen

5 Karl Emil B. Madsen
Lis Pinholt

- a Finn Pinholt Madsen
- b Dorthe Pinholt Madsen
- c Pia Pinholt Madsen

6 Chr. Jul B. Madsen
Karin Pilgaard

- a Jonna Bech Madsen
- b Berit P. Madsen
- c Anja P. Madsen

B Maren Madsen,
Jens Nygaard

1 Vagner Nygaard
Else Jensen

- a Vita Nygaard
Bent M. Frederiksen
- b Jens Jørgen Nygaard
Anne Grethe Olesen
- c Lissie Nygaard
- d Leif Nygaard

- 1) Claus M. Frederiksen
- 2) Bo M. Frederiksen

C Jacob Pedersen Madsen,
B. Marie Søndergaard

1 Helga S. Madsen
Gunnar N. Mundbjerg

- a Asger N. Mundbjerg
- b Birger N. Mundbjerg
- c Mogens N. Mundbjerg
- d Torben N. Mundbjerg

2 Ebba S. Madsen
Jørgen Fr. Pedersen

- a Kaj Pedersen
Bodil Kristensen
- b Ruth Pedersen
Jørgen Glerup
- c Kurt Pedersen
- d Leif Pedersen
- e Tommy Pedersen

- 1) Karin Pedersen

Fortsættes på næste side.

D	William M. Madsen, K. Marie Simonsen	1	M. Johs. Jehøj Madsen Birgit Rasmussen	a	Niels Erik J. Madsen
				b	Dorthe Jehøj Madsen
				c	Henning Jehøj Madsen
		2	Irene Madsen Erik N. Kjeldsen	a	Rita N. Kjeldsen
		b	Jan N. Kjeldsen Aase T. Nielsen		
		c	Bente N. Kjeldsen		
		3	Lydia Madsen Sv. Oluf Andersen	a	Tove H. Andersen
				b	Jette H. Andersen
				c	Kurt H. Andersen
		4	Ester K. Madsen Bent V. Madsen	a	Jens V. Madsen
				b	Karen V. Madsen
E	K. Marie Madsen Alfred Kr. Simonsen	1	Johanne Simonsen Henning Pedersen	a	Ove Pedersen
				b	Mogens Pedersen
				c	Bjarne Pedersen
				d	Allan Pedersen
		2	Anna I. Simonsen Helmer R. Andersen	a	Steen Rostgaard
		3	Mary Simonsen Carl Andersen Bech	a	Mona Bech
				b	Carsten Bech
				c	Erik Alfred Bech
		4	Bent E. Simonsen		
		5	Viktor M. Simonsen Anna Hedegaard	a	Britta Simonsen
				b	Conny Simonsen
				c	Bendt Erik Simonsen
F	V. Ernst Th. Madsen Johanne A. Jensen	1	Inga D. Madsen Johs. Poulsen	a	Lisbeth Poulsen
				b	Birgit Poulsen
		2	Elsa I. Madsen Tage Pedersen	a	Jørgen Pedersen
				b	Jette Pedersen

IV

Mads Madsen (Herrup)

OG

Ane Jacobsen

SAMT

deres efterkommere

IV

Mads Madsen.

Født 4. juni 1871 i Herrup i Sevel sogn.

Død 17. juli 1947 i Herrup. Begravet på Herrup kirkegård.

Gift 7. nov. 1895 i Trandum kirke med

Ane Jacobsen, født 31. jan. 1867 i Trandum, Sevel sogn, datter af gårdmand Jacob Pedersen og hustru Bodil Marie Henriksdatter.

Død 11. dec. 1945 i Herrup. Begravet på Herrup kirkegård.

Ved dåben i Sevel kirke 9. juli 1871 blev Mads Madsen, eller Mads Herrup, som han senere blev kaldt, båret af Ane Cathrine Madsdatter fra Primdal i Rønbjerg; fadderne var gårdmand Niels Pedersen fra Primdal, gårdmand Jens Christensen og hustru Ka-

ren Jensdatter fra Søgård samt boelsmand Niels Pedersen i Mundbjerg. Han blev konfirmeret i Sevel kirke 12. april 1885 med karaktererne mg+ for kundskaber og mg for opførelse.

Ane og Mads Herrup boede de første år af deres ægteskab i en mindre ejendom i Hedegård, Sevel sogn. Senere købte de en mindre ejendom i Vester Herrup, hvor de boede indtil 1927, da sønnen Villiam Madsen overtog den. Mads Herrup tog da en byggegrund fra, hvorpå han lod bygge et hus; han havde desuden brugsret over et stykke jord på 4 tdr. land.

Ane og Mads Herrup var nært tilknyttet Indre Mission. Her var Mads Herrup en af støtterne, ligesom han også i mange år var leder af KFUM i Herrup. Han var med i udvalget for Herrup kirke, da den blev bygget i 1920.

Mads Madsens og Ane Jacobsens efterkommere

IV A

Jacob Madsen.

Født 6. nov. 1896 i Hedegård i Sevel sogn.

Død 20. dec. 1965 i Bæksgård i Sevel. Begravet på Sevel kirkegård.

Gift 30. sept. 1923 i Sevel kirke med

Maren Kirstine Andersen Bech, født 17. sept. 1900 i Sevel sogn, datter af gårdejer Carl Andersen Bech og hustru Else Kirstine Olesen, Herrup.

Død 4. marts 1973 på Holstebro sygehus. Begravet på Sevel kirkegård.

Datteren Anna skriver om sine forældre:

Far og mor levede et rigt liv med meget arbejde; de drev gården Lille Hesel i Skave, som havde ca. 100 tdr. land, som almindeligt landbrug med kreaturer og svin. De havde både tjenestekarl og pige og tit en

dreng, der skulle hjælpe til. Efterhånden som vi børn voksede til, fik vi også lov at tage fat.

Jeg tror mor og far var en stor støtte i Indre Missions-samfundet. De var med til at starte søndagsskolen i Skave 1924. Missionsuger og møder blev dengang holdt i den lille sal på Skave kro, men i 1935 blev der bygget missionshus i Skave, som far var formand for i mange år. Far skulle sørge for, at der kom talere, når der skulle være møde, og tit boede disse talere i vort hjem, og efter mødet var der altid nogle med hjemme og få kaffe. Det gav jo ekstra arbejde til mor. Vi sang meget i vort hjem, mor var dygtig til orgelspil, og Guds ord var i højsædet.

Fars helbred var ikke så godt mere, og i 1946 solgte de Lille Hesel og købte Bæksgård i Sevel. Der var ingen af drengene konfirmeret dengang, så Karla og Rosa skiftedes til at være hjemme og hjælpe til, indtil

drengene blev så store, at de kunne klare det. Men da drengene var store og flyttede hjemmefra, og far nu var helt hjælpeløs, solgte de besætningen og lejede jorden ud.

Børn:

IV A 1

Anna Kirstine Bech Madsen.

Født 14. aug. 1924 i Lille Hesel, Skave, Borbjerg sogn.

Gift 18. nov. 1945 i Borbjerg kirke med

Tage Hornstrup, født 3. juni 1921 i Borbjerg sogn, søn af gårdejer Jesper Hornstrup og hustru Ane Kathrine Laursen, Hogager.

Anna Hornstrup har haft pladser i huset og var elev på Hammerum Husholdningsskole 1945. Hun er formand for en Blå Kors kreds i Simmestad. Ægteparret byggede en ejendom i Hogager på 28 tdr. land, skilt ud fra Tage Hornstrups fødehjem. Tage Hornstrup blev kirkebetjent ved Hogager kirke 1970 og er nu kirkebetjent og graver ved Ålestrup kirke, hvor Anna Hornstrup er kirkekone.

Bopæl: Rønnevej 8, 9620 Ålestrup.

Børn:

IV A 1a

Jesper Hornstrup.

Født 3. okt. 1946 i Hogager, Borbjerg sogn.

Gift 20. feb. 1971 i Borbjerg kirke med

Martha Kathrine Pedersen, født 17. sept. 1949 i Hesel, Borbjerg sogn, datter af husmand Karl Pedersen og hustru Marianne Bjerg.

Jesper Hornstrup er uddannet ved landbrugskolen og har været på Hammerum Landbrugsskole. Hans kone er uddannet som sygehjælper i Viborg. Ægteparret købte gård i Linde nov. 1971.

Bopæl: Grydhøjvej 3, Linde, 7500 Holstebro.

Børn:

IV A 1a 1)

Eli Ivan Hornstrup.

Født 6. dec. 1971 i Asp sogn.

Han er skoleelev.

IV A 1a 2)

Jane Majbritt Hornstrup.

Født 11. maj 1973 i Asp sogn.

IV A 1a 3)

Ebbe René Hornstrup.

Født 24. sept. 1977 i Asp sogn.

IV A 1b

Maren Kathrine Hornstrup.

Født 15. okt. 1948 i Hogager, Borbjerg sogn.

Hun har taget studentereksamen fra Holstebro. I 1976 tog hun lægeeksamen fra Odense Universitet. Hun har været lægekandidat bl.a. i Ålborg. 1979 har hun studeret tropemedicin i

London. Udrejst som lægemissionær til Nigeria okt. 1979. Hun har været formand for Sudanmissionens børnearbejde, Yola.

Bopæl: L.C.C.N., PMB, Numan, Nigeria.

IV A 1c

Jacob Christian Hornstrup.

Født 9. feb. 1950 i Hogager, Borbjerg sogn.

Gift 29. juni 1974 i Asp kirke med

Anne Grethe Pedersen, født 2. juni 1950 i Hestbæk, Linde, datter af gårdejer Laurits Pedersen og hustru Anna Olesen, Linde.

Jacob Hornstrup har været elev på Rydhave Ungdomsskole og har haft forskellige pladser på landet. Han er nu ansat ved Linde Foderstofforretning, hvor hans kone, der er handelsuddannet, også er ansat som kontordame.

Bopæl: Aspvej 23, Linde, 7500 Holstebro.

Børn:

IV A 1c 1)

Dorthe Hornstrup.

Født 30. nov. 1975 i Asp sogn.

IV A 1c 2)

Martin Hornstrup.

Født 11. jan. 1979 i Asp sogn.

IV A 1d

Knud Erik Hornstrup.

Født 28. dec. 1951 i Hogager, Borbjerg sogn.

Gift 18. juni 1977 i Gudum kirke med

Kaja Tang Nielsen, født 18. maj 1957 i Gudum sogn, datter af gårdejer Poul Tang Nielsen og hustru Inge.

Knud Erik Hornstrup er uddannet som smed i Ryde, han arbejder nu på Birns jernstøberi i Holstebro. Kaja Hornstrup er uddannet som økonoma. Hun er for tiden ansat på plejehjemmet Skredsande i Holstebro.

Bopæl: Engparken 35, Tvis, 7500 Holstebro.

Børn:

IV A 1d 1)

Allan Hornstrup.

Født 2. sept. 1978 i Tvis sogn.

IV A 1e

Holger Hornstrup.

Født 26. marts 1954 i Hogager, Borbjerg sogn.

Gift 11. aug. 1979 i Gudum kirke med

Annelise Højbjerg, født 28. feb. 1958 i Gudum sogn, datter af gårdejer Laurits Højbjerg og hustru Elisabeth.

Holger Hornstrup har taget HF-eksamen fra Nr. Nissum og har været elev på Hammerum Landbrugsskole. Annelise Hornstrup er ansat på en vuggestue i Holstebro. Ægteparret købte i 1979 gård i Ydby.

Bopæl: Trappgården, Ydby, 7760 Hurup Thy.

IV A 1f

Hans Hornstrup.

Født 18. sept. 1957 i Hogager, Borbjerg sogn.
Gift 28. april 1979 i Gudum kirke med

Annette Juul Jensen, født den 29. nov. 1957 i Gudum sogn, datter af Sigvald Juul Jensen og hustru Mette.

Hans Hornstrup har været elev på Rydhave Ungdomsskole. Han uddanner sig til tømrer i Struer. Annette Hornstrup er handelsuddannet.

Bopæl: Bjerregårdsparken 76, 7560 Hjerme.

IV A 2

Carla Martine Bech Madsen.

Født 28. feb. 1927 i Lille Hesel, Skave, Borbjerg sogn.

Gift 28. okt. 1951 i Sevel kirke med

Johannes Peder Lundsgaard Væggemose, født 27. marts 1929 i Borbjerg sogn, søn af gårdejer Peder Marinus Væggemose og hustru Ane Madsine Lundsgaard, Nørholm.

Carla Væggemose var elev på Nr. Nissum Højskole 1947, og har haft plads i huset. Johannes Væggemose har haft plads på landet. Han var på Nr. Nissum Højskole 1946-47. Han var soldat ved Jyske Dragonregiment i Randers 1950. Ægteparret købte gården, hvor de nu bor, i 1952.

Bopæl: Birkemosegård, Nørholm, Skave, 7500 Holstebro.

IV A 2a

Jacob Væggemose.

Født 24. marts 1954 i Borbjerg sogn.
Gift 2. juli 1977 i Borbjerg kirke med

Bente Madsen, født 13. april 1957 i Borbjerg sogn, datter af gårdejer Niels Madsen og hustru Emma Blæsbjerg, Saugstrup.

Jacob Væggemose er udlært som elektriker i Aulum og har afsluttet en uddannelse som ingeniør fra Århus Teknikum okt. 1979. Bente Væggemose er kontoruddannet på Århus Amtskontor.

Bopæl: Rensdyrvej 28, Toften, 8382 Hinnerup.

IV A 2b

Poul Erik Væggemose.

Født 31. okt. 1955 i Borbjerg sogn.

Han har taget studentereksamen og er i gang med ingeniøruddannelse på Århus Teknikum.

Bopæl: Nordborggade 36, 8000 Århus.

IV A 2c

Anna Kirstine Væggemose.

Født 22. marts 1957 i Borbjerg sogn.
Gift 10. nov. 1979 i Borbjerg kirke med

Niels Peter Mørup, født 6. feb. 1955 i Ikast sogn, søn af landmand Tage Mørup og hustru Anna.

Anna Kirstine Mørup er udlært som smørrebrødsjomfru på Østergaards Hotel i Herning. Niels Peter Mørup er ejer af et stofvæveri i Herning.

Bopæl: Brombærtøften 22, 7430 Ikast.

IV A 2d

Peder Marinus Væggemose.

Født 17. maj 1960 i Borbjerg sogn.

Han er kronisk syg og opholder sig på Hald Ege.

IV A 2e

Erling Væggemose.

Født 20. august 1961 i Borbjerg sogn.

Han er under uddannelse som landmand og har haft grundkursus på Lægård Landbrugsskole, foråret 1979.

Bopæl: hjemme.

IV A 2f

Tina Væggemose.

Født 29. marts 1969 i Borbjerg sogn.

Hun er skoleelev.

IV A 3

Rosa Elisabeth Bech Madsen.

Født 31. jan. 1929 i Lille Hesel, Skave, Borbjerg sogn.

Gift 7. nov. 1952 i Sevel kirke med

Peder Michael Jacobsen, født 23. aug. 1929 i Sevel sogn, søn af gårdejer Jacob Jacobsen og hustru Marie Mortensen, Kokborg.

Rosa Jacobsen var elev på Nr. Nissum Højskole 1950 og hun har haft plads i huset bl.a. 2 år på Sevel Alderdomshjem. Hun sidder i repræsentantskabet for Rydhave Ungdomsskole. Peder Jacobsen var på Nr. Nissum Højskole 1949-50. Han er formand for søndagskolen i Skjærk. Ægteparret købte en ejendom i Herrup i 1952, efter at have afhændet den til Staten, købte de 1971 gården Blæsbjerg i Aulum.

Bopæl: Skjærkvej 1, 7490 Aulum.

Børn:

IV A 3a

Jacob Bjarne Jacobsen.

Født 24. april 1954 i Herrup, Sevel sogn.
Gift 20. maj 1976 i Aulum kirke med

Elisabeth Marie Steensen, født 6. juli 1954 i Hedensted sogn, datter af Niels Steensen og hustru Inger Marie.

Jacob Bjarne Jacobsen er uddannet som elektriker i Aulum og er ansat som sådan i Kjellerup. Elisabeth Marie Jacobsen er uddannet som EDB-programør; hun er ansat ved Kjellerup kommune på deltid.

Bopæl: Hingeballevej 3, Astrup, 8620 Kjellerup.

Børn:

IV A 3a 1)

Conni Elisabeth Jacobsen.

Født 4. april 1979 i Kjellerup sogn.

IV A 3b

Kristian Kurt Jacobsen.

Født 6. maj 1956 i Herrup, Sevel sogn.

I 1978 var han ½ år i Canada og 3 mdr. i kibbutz i Israel. Han har været fodermester i Gudum, og er for tiden elev på Hammerum Landbrugsskole.

Bopæl: Hammerum Landbrugsskole, 7420 Hammerum.

IV A 3c

Britta Kristine Jacobsen.

Født 14. dec. 1958 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 2. juni 1979 i Aulum kirke med

Jørn Klinkby Christensen, født 19. dec. 1957 i Nees sogn, søn af landmand Aksel Klinkby Christensen og hustru Ruth, Højvang.

Britta Christensen har realeksamen fra Aulum og har været på Hammerum Husholdningsskole. Hun er nu ansat på Lemvig Alderdomshjem. Jørn Christensen er uddannet som tømrer og er ansat ved et firma i Vejrum.

Bopæl: Ellekærvej 3, Ølby, 7600 Struer.

IV A 3d

Jørgen Anker Jacobsen.

Født 21. maj 1965 i Herrup, Sevel sogn.

Han er elev på Rydhave Ungdomsskole, 8. klasse.

Bopæl: Rydhave Ungdomsskole, 7830 Vinderup.

IV A 3e

Gitte Marie Jacobsen.

Født 28. aug. 1972 i Aulum sogn.

Hun er skoleelev.

IV A 4

Mads Peder Bech Madsen.

Født 10. April 1934 i Lille Hesel, Skave, Borbjerg sogn.

Gift 27. sept. 1958 i Brøndby kirke med

Ruth Anni Jensen, født 15. marts 1937 i Hvidovre sogn, datter af arbejdsmand Johan Jensen og hustru Marie.

Mads Bech Madsen er uddannet som lærer fra Københavns Dag- og Aftenseminarium 1972. Han har siden været ansat ved Greve kommunes skolevæsen. Anni Madsen er uddannet inden for damekonfektion og er ansat i brugsen i Roskilde.

Bopæl: Tune Bygade 40, 4000 Roskilde.

Børn:

IV A 4a

Annette Bech Madsen.

Født 20. marts 1959 i Ballerup sogn.

Hun er elev ved toldvæsnet i København.

Bopæl: Vårmlandsgade 76, 2300 København S.

IV A 4b

Susanne Bech Madsen.

Født 25. marts 1962 i Skovlunde sogn.

Hun går på gymnasiet i Greve.

Bopæl: hjemme.

IV A 4c

Karin Bech Madsen.

Født 31. aug. 1965 i Skovlunde sogn.

Hun er skoleelev.

IV A 4d (tvillingsøster til Karin)

Helle Bech Madsen.

Født 31. aug. 1965 i Skovlunde sogn.

Hun er skoleelev.

IV A 5

Karl Emil Bech Madsen.

Født 27. marts 1938 i Lille Hesel, Skave, Borbjerg sogn.

Gift 12. feb. 1966 i Lemvig Valgmenighedskirke med

Lis Pinholt, født 5. dec. 1946 i Lemvig, datter af gårdejer Aksel Pinholt og hustru Esther Rasmussen, Tørring.

Karl Emil Bech Madsen har arbejdet ved landbruget, men blev senere lastbilchauffør. Driver nu Lemvig Container og Vognmandsforretning. Lis Madsen har været servitrice på Lemvig Missionshotel.

Bopæl: Industrivej 49, 7620 Lemvig.

Børn:

IV A 5a

Finn Pinholt Madsen.

Født 28. nov. 1966 i Lemvig sogn.

Han er skoleelev.

IV A 5b

Dorthe Pinholt Madsen.

Født 11. aug. 1969 i Lemvig sogn.

Hun er skoleelev.

IV A 5c

Pia Pinholt Madsen.

Født 14. dec. 1978 i Lemvig sogn.

IV A 6

Kristian Jul Bech Madsen.

Født 20. dec. 1944 i Lille Hesel, Skave, Borbjerg sogn.

Gift 23. juli 1966 i Fredens kirke, Viby Jyl. med

Karin Pilgaard Pedersen, født 18. feb. 1944 i Brønshøj sogn, København, datter af pastor Arne Pilgaard og hustru Mette Viktoria Jacobsen, Århus.

Jul Bech Madsen var på Rinkenæs Efterskole 1959-60. Han er lærer fra Nr. Nissum 1967. Derefter var han lærer i Holsted 1967-74 og er nu ansat ved Taulov Centralskole. Han har stået for en

ungdomsklub i Holsted, og er personundersøger i sager under kriminalforsorgen. Han er lærerrådsformand i Taulov. Karin Madsen har gået på kostskolen Hillcrest i Jos i Nigeria. Hun tog prælminæreksamen fra Rønde Kursus 1961 og er kontoruddannet (HH-er) fra Købmandsskolen i Århus. Hun er nu ansat i et eksportfirma i Kolding.
Bopæl: Elmevej 5, 7060 Taulov.

Børn:

IV A 6a

Jonna Bech Madsen.

Født 16. aug. 1967 i Holsted sogn.

Hun er skoleelev.

IV A 6b

Berit Pilgaard Madsen.

Født 29. marts 1970 i Holsted sogn.

Hun er skoleelev på Døveskolen i Fredericia.

IV A 6c

Anja Pilgaard Madsen.

Født 11. maj 1973 i Holsted sogn.

IV B

Maren Madsen.

Født 3. september 1898 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 7. nov. 1923 i Herrup kirke med

Jens Nygaard Jensen, født 11. juni 1900 i Herrup, søn af gårdejer Jens Peder Nygaard Jensen og hustru Else Marie Pedersen.

Død 24. marts 1960 i Herrup. Begravet på Herrup kirkegård.

I 1922 begyndte Jens Nygaard at samle en gård af forskellige hedeodder tilhørende gårdene i Sevel. I 1923 begyndte byggeriet på den bare hede, og da brylluppet stod i november måned, stod der stuehus og et tolænget udhus. Senere i 1964 blev der bygget et nyt stuehus, og nye landbrugsbygninger er kommet til. Efter sin fars død forestod Vagner driften af gården, som han selv overtog i 1975. Maren Nygaard flyttede så ind i et hus i Herrup by.

I en nekrolog efter Jens Nygaards død står der:

»Fra den golde hedejord begyndte Jens Nygaard Jensen i 1923 sit landmandsvirke, og på forbavsende kort tid oparbejdede han et veldrevet landbrug, og der gik ikke mange år, før udvidelser trængte sig på og Vester Nygård blev ombygget med tidssvarende bygninger.

I tidens løb har Nygaard Jensen høstet anerkendelse for sin flid og dygtighed, således blev han tildelt De samvirkende jyske Landboforeningers sølvbæger og Ringkøbing amts landøkonomiske Forenings sølvbæger, samt Haderup og Omegns Landboforenings diplom. Udadtil var der også bud efter Nygaard Jensens dygtighed, og med omhu og pligtfølelse varetog han de opgaver, der blev ham betroet. Således var han i tre perioder medlem af Sevel sogneråd; han var tilsynsmand for Sevel Sparekasse, i bestyrelsen for

Struer Andelssvineslagteri, i bestyrelsen for Herrup Andelsmejeri og brugsforeningen.

Maren og Jens Nygaard var trofaste medlemmer i bibelsamtalekredsen i Herrup, og så vidt muligt deltog de også i søndagens gudstjeneste.«

Bopæl: Vinkelvej, Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

IV B 1

Vagner Nygaard.

Født 21. nov. 1925 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 27. juli 1950 i Herrup kirke med

Else Jensen, født 12. juli 1928 i Sevel sogn, datter af landmand Jens Peder Jensen og hustru Gertrud Marie Pedersen, Svendshede.

Vagner Nygaard har hjulpet sine forældre med bedriften. Han har været elev på Haslev udvidede Højskole og på Hammerum Landbrugsskole. Else Nygaard har været elev på Haslev Højskole og på Hammerum Husholdningsskole.

Bopæl: Vester Nygård, Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

IV B 1a

Vita Nygaard.

Født 23. sept. 1951 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 5. okt. 1974 i Herrup kirke med

Bent Møller Frederiksen, født 24. marts 1952 i Herrup, Sevel sogn, søn af mekaniker Karl Evald Frederiksen og hustru Inga Møller Olesen.

Vita Frederiksen er uddannet som laborant og er nu ansat på Holstebro sygehus. Bent Frederiksen er automekaniker og er nu ansat ved vejmaterialefirmaet Colas.

Bopæl: Jens Jensensvej, Haderup, 7800 Skive.

Børn:

IV B 1a 1)

Claus Møller Frederiksen.

Født 24. marts 1975 i Sevel sogn.

IV B 1a 2)

Bo Møller Frederiksen.

Født 29. april 1979 i Sevel sogn.

IV B 1b

Jens Jørgen Nygaard.

Født 31. aug. 1954 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 28. juli 1979 i Haderup kirke med

Anne Grethe Olesen, født 2. jan. 1959 i Haderup sogn, datter af kontorbestyrer Holger Olesen og hustru Helga Marie Skov.

Jens Jørgen Nygaard er i gang med en landbrugsuddannelse og er for tiden elev på Lægård Landbrugsskole. Anne Grethe Nygaard er tandlægeklinikassistent i Holstebro.

Bopæl: Skovvænget 69, Haderup, 7800 Skive.

IV B 1c

Lissie Nygaard.

Født 11. juli 1958 i Herrup, Sevel sogn.

Hun har været elev på Jebjerg Ungdomsskole og på Idrætshøjskolen i Viborg. Hun har gået på handelsskole i Holstebro. Hun er gymnastikleder i Herrup.

Bopæl: hjemme.

IV B 1d

Leif Nygaard.

Født 9. jan. 1965 i Herrup, Sevel sogn.

Han er skoleelev.

IV B 2

Viggo Nygaard.

Født 30. juni 1931 i Herrup, Sevel sogn.

Han er udlært indenfor Jern og Stål, men valgte en militær løbebane og er nu efter mange forflytninger premierløjtnant ved militærpolitiet i Borrislejren.

Bopæl: Gjeragervej 23, 6880 Tarm.

IV C

Jacob Pedersen Madsen.

Født 10. sept. 1900 i Herrup, Sevel sogn.

Død 3. dec. 1950 i Vester Herrup, Sevel sogn. Begravet på Herrup kirkegård.

Gift 7. dec 1926 i Sevel kirke med

Bodil Marie Andersen Søndergaard, født 27. sept. 1900 i Sevel sogn, datter af gårdejer Anders Andersen Søndergaard og hustru Kirsten Madsen, Lykkenshåb, Djeld. (Se nr. VI A)

Død 16. feb. 1979 på Holstebro Sygehus. Begravet på Herrup kirkegård.

Datteren Helga Søndergaard Mundbjerg skriver om sine forældre:

Far havde som ung forskellige pladser ved landbruget, og han var elev på Nr. Nissum Højskole. Han var soldat i København på Bådsmadsstrædes kaserne.

Mor fik tidligt lært at hjælpe til i sit hjem og at have medansvar for sine yngre søskende. Hun var den ældste af 13 børn. Som ung kom hun ud at tjene forskellige steder, bl.a. på Bredsten mejeri og i Bøgballe. Hun lærte også at sy hos en syerske i Holstebro.

Ved fars og mors giftermål dec. 1926 overtog de en ejendom i Svendshede i Sevel sogn, men allerede efter 2-3 års forløb mærkede far, at helbredet ikke var godt; sygdommen tog i årene derefter til, og de kunne ikke mere få ejendommen passet. I 1936 solgte de den til Ejnar Serup. De fik så bygget et hus i Herrup, hvor de i nogle år havde et hønseri. Men fars sygdom tog til, han var flere gange indlagt på sygehuset i Holstebro og var også på Hald ved Viborg. Far havde sclerose, og i flere år måtte han hjælpes med alt, da han var næsten totalt lammet. Mor passede far med stor tålmodighed, og vi børn har kun gode minder fra vort hjem. Vi to piger voksede op under små kår, invalidepensionen var ringe på den tid. Men selv om

far var syg, var han næsten altid glad og tilfreds; både far og mor havde et godt humør, og far havde lune og kunne fortælle spændende oplevelser fra sin barndom og ungdom. Der kom mange mennesker i vort hjem; far og mor var glade for hvert besøg, og jeg tror, at mange gik berigede hjem derfra. Far og mor tog hver dag af Guds hånd, som en gave og en opgave, og vi børn har meget at være dem taknemlige for.

3. dec. 1950 døde far kun 50 år gammel. Et par år senere solgte mor huset til Magnus Pilgaard; hun flyttede så ud og boede hos min søster og svoger, Ebba og Jørgen i Yllebjerg i Hodsager. Senere boede hun i en del år i Herrup by hos sin bror Alfred. 9. feb. 1979 blev hun syg og kom på Holstebro centralsygehus, hvor hun stille sov ind 16. feb. 79 år gammel. Far og mor er begge begravet på Herrup kirkegård.

Børn:

IV C 1

Helga Søndergaard Madsen.

Født 19. feb. 1928 i Svendshede, Sevel sogn.

Gift 22. juni 1954 i Sevel kirke med

Gunnar Noes Mundbjerg, født 14. april 1928 i Vridsted sogn, søn af gårdejer Marthinus Mundbjerg og hustru Karen Pedersen Noes. (Se nr. I E)

Helga Mundbjerg har været elev på Haslev Højskole 1947. Hun er uddannet som sygeplejerske på Børkop Sygeplejehøjskole og Holstebro Centralsygehus og som sådan har hun arbejdet på hospitaler i København og i Nigeria. Hun er nu deltidsansat sygeplejerske på plejehjemmet Solvang i Hvidbjerg. Gunnar Noes Mundbjerg tog teologisk embedseksamen fra København Universitet 1957. Efter sprogkursus i London rejste ægteparret i nov. 1957 til Nigeria som missionærer i Sudanmissionen. I 1966 blev Gunnar Mundbjerg præst ved Vor Frelsers kirke i Vejle og i 1970 sognepræst i Hvidbjerg-Lyngs.

Bopæl: Præstegården, 7790 Hvidbjerg.

(Vedrørende ægteparrets fire børn, se under nr. I E 1, side 153).

IV C 2

Ebba Søndergaard Madsen.

Født 15. marts 1931 i Svendshede, Sevel sogn.

Gift 20. dec. 1951 i Herrup kirke med

Jørgen Frederik Pedersen, født 24. dec. 1925 i Asperup sogn, Fyn, søn af landmand Ludvig Johannes Pedersen og hustru Maren Kirstine Sørensen, Blanke.

Ebba Pedersen havde forskellige pladser som husassistent, og i sommeren 1950 var hun elev på Hammerum Husholdningsskole. Jørgen Pedersen har haft forskellige pladser ved landbruget, bl.a. også i Herrup. 1947-48 var han soldat ved den kongelige livgarde i København. I jan. 1952 overtog ægteparret Lille Dalgård i Yllebjerg i Hodsager sogn; den var på 30 tdr. land, og købsprisen var 49.000 kr. Senere er der købt yderligere 11.

tdr. land til, og der er nu en veldrevet gård, der drives med en stor malkebesætning.

Bopæl: Lille Dalgård, Hodsager, 7490 Aulum.

Børn:

IV C 2a

Kaj Pedersen.

Født 3. aug. 1952 i Lille Dalgård, Hodsager sogn.

Gift 10. juli 1976 i Asp kirke med

Bodil Kristensen, født 26. juni 1955 i Asp sogn, datter af gårdejer Peder Kristensen og hustru Petra Emilie Christensen, Skærbækgård, Linde.

Kaj Pedersen har været elev på Rydhave Ungdomsskole og er uddannet som tømrer i Sevel, hvor han stadig er ansat. Bodil Pedersen har været elev på Nr. Nissum Efterskole, hun har gået på handelsskole i Struer, hvor hun også er kontoruddannet og nu ansat.

Bopæl: Vesterlund 36, 7830 Vinderup.

Barn:

IV C 2a 1)

Karin Pedersen.

Født 10. marts 1979 i Vinderup, Sahl sogn.

IV C 2b

Ruth Pedersen.

Født 1. jan. 1954 i Lille Dalgård, Hodsager sogn.

Gift 8. sept. 1979 i Hodsager kirke med

Jørgen Glerup, født 6. juni 1953 i Fausing sogn, søn af gårdejer Poul Glerup og hustru Sigrid Madsen, Drammelstrup.

Ruth Glerup har studentereksamen fra Rønde 1974. Hun opholdt sig i England 1974-75 og blev færdig med sin sygeplejeuddannelse på Århus Amtssygehus 1979, hvor hun nu er assistent på leukæmiaafdelingen. Jørgen Glerup er uddannet i herreekvipering. Han har været på højskole i Seljord i Norge. Han blev student fra Høng 1976 og læser nu teologi ved Århus Universitet.

Bopæl: Trillegårdsvej 6, 8210 Århus V.

IV C 2c

Kurt Pedersen.

Født 29. marts 1957 i Lille Dalgård, Hodsager sogn.

Han er udlært som automekaniker i Holstebro, hvor han nu er ansat.

Bopæl: hjemme.

IV C 2d

Leif Pedersen.

Født 12. feb. 1959 i Lille Dalgård, Hodsager sogn.

Han er traktorfører på en maskinstation.

Bopæl: hjemme.

IV C 2e

Tommy Pedersen.

Født 29. sept. 1961 i Lille Dalgård, Hodsager sogn.

Han har gennemgået det landbrugsfaglige grundkursus på Kongensgård Landbrugsskole i Nr. Nissum og fortsætter nu sin landbrugsuddannelse.

Bopæl: hjemme.

IV D

Villiam Marinus Madsen.

Født 7. juni 1902 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 3. maj 1932 i Herrup kirke med

Karen Marie Simonsen, født 7. juni 1913 i Sevel sogn, datter af gårdejer Mads Simonsen og hustru Johanne Christensen, Kokborg.

Villiam Madsen gik i skole i Herrup, og han blev konfirmeret i Trandum kirke 1. okt. 1916. Han var elev på Nr. Nissum Højskole 1923-24. I 1927 overtog han sit fødehjem i Vester Herrup efter sine forældre, der tog en byggegrund fra, hvorpå de byggede hus. Købesummen var 23.500 kr.

Villiam Madsen fortæller:

Først i 30'erne blev det meget dårlige tider for landbruget, et slagterisvin kostede således kun 30 kr.; det kunne ikke gå rundt, derfor begyndte vi i 1932 med rugeri ved siden af landbruget. Rugeriet blev udvidet flere gange, indtil det havde en kapacitet på 18000 æg. Rugeriet drev vi til 1966.

Villiam og Marie Madsen er blevet boende på gården, men har sat besætningen ud, og i 1979 har de lejet jorderne ud.

Villiam Madsen har siddet i Herrup menighedsråd i 11 år, og ægteparret har været aktive indenfor husmandsbevægelsen. Marie Madsen har været formand for Husholdningsforeningen i Herrup.

Bopæl: Vester Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

IV D 1

Manfred Johannes Jehøj Madsen.

Født 15. nov. 1933 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 29. marts 1958 i Assens kirke med

Birgit Rasmussen, født 10. juli 1935 i Odense, datter af radiotekniker Karl Gustav Rasmussen og hustru Anny Margrethe Hansen.

Johannes Jehøj Madsen tog studentereksamen fra Rønde Kursus 1955 og teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet 1966. Han blev ordineret i Ribe Domkirke 1966, hvorefter han var residerende kapellan i Give, indtil han i 1969 blev residerende kapellan ved Nørrelandskirken i Holstebro. I 1974 blev han generalsekretær for Brødremenighedens danske Mission. Han har været medlem af repræsentantskabet for Københavns Kirkefond, 1969-74 var han kredsforbundsformand for Sudanmissionen. Han blev medlem af Dansk Missionsråd og Folkekirkens Missions-

råd 1974. Jehøj Madsen har foretaget flere rejser til missionsområdet i Tanzania. Ægteparret opholdt sig en tid i England. Birgit Madsen er uddannet som bankassistent og har arbejdet som sådan i flere banker. Hun er nu kasserer i Brødre-menighedens danske Mission.
Bopæl: Præstegårdsvej 8, 6070 Christiansfeld.

Børn:

IV D 1a

Niels Erik Jehøj Madsen.

Født 14. maj 1963 i Søborg sogn, København.

Han går i 2. g. på Haderslev Gymnasium.

Bopæl: hjemme.

IV D 1b

Dorthe Jehøj Madsen.

Født 14. jan. 1967 i Give sogn.

Hun er skoleelev.

IV D 1c

Henning Jehøj Madsen.

Født 12. feb. 1972 i Holstebro.

Han er skoleelev.

IV D 2

Irene Madsen.

Født 1. juli 1935 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 24. nov. 1955 i Herrup kirke med

Erik Nørgaard Kjeldsen, født 6. feb. 1934 i Sahl sogn, søn af Adolf Kjeldsen og hustru Jensine Nørgaard.

Irene Kjeldsen har taget organisteksamen. Hun var elev på Rønede Højskole 1955; hun har gennemgået handelsskolekursus og er nu ansat på Vinderup postkontor. Erik Kjeldsen er kontoruddannet i Vinderup og er nu ansat som kontormand ved Handbjerg Møbelfabrik.

Bopæl: Toften 11, 7830 Vinderup.

Børn:

IV D 2a

Rita Nørgaard Kjeldsen.

Født 3. marts 1957 i Vinderup.

Hun har handelsskoleeksamen fra Holstebro og er ansat som assistent i Vinderup Bank.

Bopæl: Bjert, 7830 Vinderup.

IV D 2b

Jan Nørgaard Kjeldsen.

Født 1. juli 1959 i Vinderup.

Gift 14. april 1979 i Roslev kirke med

Aase Thordahl Nielsen, født 5. april 1959 i Roslev, datter af vaskeriarbejder Thorvald Alton Nielsen og hustru Karen Pedersen.

Jan Kjeldsen er udlært som radiotekniker og har selv radioforretning i Spjald, hans kone er blomsterdekoratør i Holstebro.

Bopæl: Spjald, 6971 Spjald.

IV D 2c

Bente Nørgaard Kjeldsen.

Født 29. jan. 1962 i Vinderup.

Hun har realeksamen fra Vinderup og er nu i lære på Struer apotek.

Bopæl: Struer.

IV D 3

Lydia Madsen.

Født 16. nov. 1940 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 15. april 1965 i Herrup kirke med

Svend Oluf Hallum Andersen, født 18. feb. 1939 i Sevel sogn, søn af Niels Hallum Andersen og hustru Emilie Jacobsen, Mundbjerg.

Lydia Andersen var elev på Haslev Højskole 1959. Hun har gennemgået kursus på Ulfborg Tilskærerskole og har arbejdet på en tekstilfabrik i Ikast. Svend Oluf Madsen har været på Nr. Nisum Ungdomsskole og har været elev på Nr. Nisum Højskoles landbrugsfaglige afdeling. Ægteparret fik hans forældres gård i forpagtning 1965, og de overtog den 1970.

Bopæl: Mundbjerg, 7830 Vinderup.

Børn:

IV D 3a

Tove Hallum Andersen.

Født 15. jan. 1966 i Sevel sogn.

Hun er skoleelev.

IV D 3b

Jette Hallum Andersen.

Født 26. jan. 1967 i Sevel sogn.

Hun er skoleelev.

IV D 3c

Kurt Hallum Andersen.

Født 15. juni 1970 i Sevel sogn.

Han er skoleelev.

IV D 4

Esther Kirstine Madsen.

Født 17. feb. 1952 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 8. sept 1973 i Herrup kirke med

Bent Vestergaard Madsen, født 24. april 1951 i Ej-sing sogn, søn af gårdejer Karl Madsen og hustru Martha Vestergaard.

Esther Madsen er kontoruddannet på Vinderup kommunekontor efter handelsskoleeksamen fra Holstebro. Bent Madsen er uddannet som mekaniker i Vinderup, hvor han nu også arbejder.

Bopæl: Handbjergvej 5, 7830 Vinderup.

Børn:

IV D 4a

Jens Vestergaard Madsen.

Født 11. dec. 1975 i Vinderup.

IV D 4b

Karen Vestergaard Madsen.

Født 27. aug. 1979 i Vinderup.

IVE

Kirstine Marie Madsen.

Født 7. okt. 1904 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 29. okt. 1929 i Herrup kirke med

Alfred Kristian Simonsen, født 24. jan. 1907 i Sevel sogn, søn af gårdejer Mads Simonsen og hustru Johanne Christensen, Kokborg.

Død 24. dec. 1970 i Herrup. Begravet på Herrup kirkegård.

I en nekrolog ved Alfred Simonsens død står der bl.a.:

Alfred Simonsen købte i 1929 en skovparcel fra Rydhave, beliggende i Herrup; her byggede han en helt ny gård, Rydskov og skabte sammen med sin hustru Marie Madsen et godt hjem for deres fire børn. I 1959 afstod han gården til en datter og svigersøn, og ægteparret flyttede til Herrup by, her var han fra 1966 til sin død kirkebetjent ved Herrup kirke. Indre Mission og kirken havde Alfred Simonsens store kærlighed og interesse, og mange møder er holdt både for børn, unge og ældre i hans hjem.

Alfred Simonsen var på Tommerup Højskole 1928-29. Han sad i menighedsrådet indtil sin død, ligesom han sad i bestyrelsen for mejeriet. Begge ægtefæller holdt gennem 20 år søndagsskole for børnene i Møgelvang.

Bopæl: Tophøjvej, Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

IVE 1

Johanne Simonsen.

Født 8. jan. 1933 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 16. juli 1955 i Herrup kirke med

Henning Pedersen, født 17. dec. 1925 i Ranum sogn, søn af gårdejer Svend Pedersen og hustru Kirstine Christensen, Næsby.

Johanne Pedersen var elev på Haslev Højskole 1951 og har været pige i huset flere steder. Hun deltager i søndagsskolearbejdet i Haderup. Henning Pedersen var på Haslev Højskole 1948-49 og har haft flere pladser på landet. Han sidder i Indre Missions Samfundsbestyrelse. De har selv bygget deres gård op af ny, og efterhånden er mere jord købt til.

Bopæl: Haderup, 7800 Skive.

Børn:

IVE 1a

Ove Pedersen.

Født 20. juni 1958 i Haderup sogn.

Han er lærerstuderende på Nr. Nissum Seminarium.

Bopæl: Nr. Nissum, 7620 Lemvig.

IVE 1b

Mogens Pedersen.

Født 5. feb. 1962 i Haderup sogn.

Død 20. april 1962 i Haderup.

IVE 1c

Bjarne Pedersen.

Født 11. juli 1963 i Haderup sogn.

Han er elev på Rydhave Ungdomsskole.

IVE 1d

Allan Pedersen.

Født 11. maj 1969 i Haderup sogn.

Han er skoleelev.

IVE 2

Anna Irene Simonsen.

Født 17. marts 1935 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 29. okt. 1953 i Herrup kirke med

Helmer Rostgaard Andersen, søn af Lars Peder Hjalmar Andersen og hustru Agnes Margrethe Clausen.

Anna Rostgaard Andersen har haft pladser i huset. Hun var medhjælper hos en købmand i Herning, hvis forretning hun overtog efter ham. Ægteskabet er opløst.

Bopæl: Gl. Landevej 111, Herning.

Barn:

IVE 2a

Steen Rostgaard.

Født 5. nov. 1964 i København.

Han er skoleelev.

IVE 3

Mary Simonsen.

Født 2. april 1937 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 29. okt. 1958 i Herrup kirke med

Carl Andersen Bech, født 30. marts 1934 i Sevel, søn af Anders Andersen Bech og hustru Alma Andersen.

Mary Bech har været elev på Tommerup Højskole og har haft forskellige pladser i huset. Carl Bech har også været elev på Tommerup Højskole, og han har været på Hammerum Landbrugsskole og er ellers uddannet ved landbruget. I 1959 overtog de Mary Bechs fødehjem.

Bopæl: Rydskov, Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

IVE 3a

Mona Bech.

Født 6. feb. 1961 i Herrup, Sevel sogn.

Hun er handelsuddannet og er ansat som kontorassistent ved Bilkompagniet, Struer.

Bopæl: hjemme.

IVE 3b

Carsten Bech.

Født 4. juli 1963 i Herrup, Sevel sogn.

Han er skoleelev i Vinderup.

Bopæl: hjemme.

IVE 3c

Erik Alfred Bech.

Født 10. juli 1971 i Herrup, Sevel sogn.

Han er skoleelev.

IV E 4

Bent Erik Simonsen.

Født 13. okt. 1939 i Herrup, Sevel sogn.

Død 21. nov. 1939 i Herrup.

IV E 5 (tvilling til IV E 4)

Viktor Mads Simonsen.

Født 13. okt. 1939 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 15. april 1961 i Hjerm kirke med

Anna Hedegaard, født 24. nov. 1937 i Sevel sogn, datter af gårdejer Peder Hedegaard og hustru Irene, Møgelvang.

Viktor har haft forskellige pladset ved landbruget, han er nu ansat ved Holstebro Kreaturslagteri. Anna Simonsen har været husassistent. Hun har børn i privatpleje i deres hjem.

Bopæl: Klitrosevej 3, 7500 Holstebro.

Børn:

IV E 5a

Britta Simonsen.

Født 10. jan. 1962 i Århus.

Hun går på Holstebro Gymnasium.

Bopæl: hjemme.

IV E 5b

Conny Simonsen.

Født 18. juli 1969 i Århus.

Hun er skoleelev.

IV E 5c

Bendt Erik Simonsen.

Født 30. juni 1972 i Århus.

Han er skoleelev.

IV F

Viggo Ernst Thorvald Madsen.

Født 15. juni 1909 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 18. sept. 1935 i Vridsted kirke med

Johanne Andersine Jensen, født 10. dec. 1901 i Vridsted sogn, datter af gårdejer Villads Jensen og hustru Frandsine Jensen, Trevad.

Ernst Madsen gik i skole i Herrup, og han blev konfirmeret i Sevel kirke 14. okt. 1923. I 1934 købte han et stykke hede i Møgelvang, Sevel sogn, som han opdyrkede, og hvorpå han byggede sin gård. Begge havde før giftermålet forskellige pladser på landet. I 1976 overtog en datter og svigersøn ejendommen, og ægteparret købte hus i Herrup by.

Bopæl: Kirkevænget 19, 7830 Vinderup.

Børn:

IV F 1

Inga Dorethe Madsen.

Født 15. jan. 1937 i Møgelvang, Sevel sogn.

Gift 10. dec. 1966 i Herrup kirke med

Johannes Poulsen, født 27. nov. 1927 i Mogenstrup, Sevel sogn, søn af landmand Jens Christian Poulsen og hustru Mariane Sørensen.

Inga Poulsen er uddannet som sygeplejerske på Sct. Lukasstiftelsen i København. Hun har arbejdet som sygeplejerske i Århus og i Norge. Hun er ansat på Herning Sygehus. Johannes Poulsen har været elev på Hoptrup Højskole samt på Hammerum Landbrugsskole. Han aftjente sin værnepligt ved Husarregimentet i Næstved i 1948. Ægteparret købte gård i Snejbjerg 1966.

Bopæl: Vestervang, Snejbjerg, 7400 Herning.

Børn:

IV F 1a

Lisbeth Poulsen.

Født 23. sept. 1967 i Snejbjerg sogn.

Hun er skoleelev.

IV F 1b

Birgit Poulsen.

Født 8. feb. 1970 i Snejbjerg sogn.

Hun er skoleelev.

IV F 2

Elsa Irene Madsen.

Født 8. april 1940 i Møgelvang, Sevel sogn.

Gift 6. sept. 1969 i Herrup kirke med

Tagge Pedersen, født 17. april 1942 i Ilskov sogn, søn af gårdejer Harry Pedersen og hustru Elna Christensen.

Elsa Pedersen har syet på fabrik i Ikast og er stadigvæk hjemmesyerske for konfektionsfabrik. I 1959 var hun elev på Haslev Højskole. Hendes mand er uddannet ved landbruget. Ægteparret overtog i 1976 Elsa Pedersens fødehjem.

Bopæl: Møgelvang, 7830 Vinderup.

Børn:

IV F 2a

Jørgen Pedersen.

Født 4. marts 1971 i Møgelvang, Sevel sogn.

Han er skoleelev.

IV F 2b

Jette Pedersen.

Født 19. okt. 1973 i Møgelvang, Sevel sogn.

V

Ane Kathrine Madsen

OG

Jens Andreas Emanuel Vittrup

SAMT

deres efterkommere

Ane Kathrine og Jens Vittrup.



A Jacob Emanuel Vittrup Ane Johanne Fr. Christensen	1 Emmy E. Vittrup Oluf Reng	a Bente Reng Erik F. Andersen			
		2 Ejvind Vittrup Premilla Perera	b Jette Reng		
			3 Preben Vittrup Bente Christoffersen	c Ebbe Reng	
				a Kim Vittrup	
				b Tea Vittrup	
c René Vittrup					
4 Joan Vittrup	a Jes Jacob Vittrup				
	b Ann Johanne Vittrup				
	c Diana Vittrup				
	5 Ea Vittrup	a Henning Vittrup Karen Marie Pedersen	1) Louise Vittrup		
		b Elna Vittrup Aksel Sørensen	1) Michael Vittrup 2) Rikke Vittrup Sørensen		
c Tove Vittrup Karl Chr. Christensen		1) Heino Christensen 2) Vinni Christensen			
d Kurt Vittrup					
e Ejgil Vittrup					
C Maren Kirstine Vittrup Chr. P. Christensen	1 Vagn Vittrup Hilda D. Pedersen	f Brian Dahl Vittrup			
		2 Villy V. Christensen	a Torben V. Christensen		
			b Lone V. Christensen		
			a Gert Pedersen		
			b Hardy Pedersen		
			c Kim Pedersen		
d Dorthe Pedersen					
D Johanne Vittrup Jens Chr. Gade	3 Jens V. Christensen Clara Kalamacha	a Pia Høgh			
		b Jan Høgh			
		4 Erna V. Christensen Bislev Pedersen	a Jan Torben Gade		
			b Jette Dorrit Gade		
			5 Sv. Erik V. Christensen	a Kirsten H. Sørensen Karsten R. Christoffersen	1) Martin H. Christoffersen 2) Bjarne R. Christoffersen
				b Emmy G. Sørensen	
6 Olga V. Christensen Anders J. Høgh	a Anette Mundbjerg				
	b Jørn Mundbjerg				
	c Niels J. Mundbjerg				
	d Jens O. Mundbjerg				
	E Niels Vittrup Jenny M. Jensen	1 Rich. Andr. Gade Gudrun M. I. Pedersen	a Jette Vittrup		
			b Lene Vittrup		
c Gitte Vittrup					
d Bo Vittrup					
F			2 Erling I. Vittrup Ellen N. Sørensen	a Steen Buskov	
	b Henrik Buskov				
	c Mikael Buskov				
	a Birgitte Vittrup				
	b Bettina Vittrup				
G Julius Vittrup Ane. Hen. Mide	3 Birthe V. Vittrup Evald Buskov	c Niels Kr. Vittrup			
		a Hanne V. Poulsen			
		b Lotte V. Poulsen			
		c Morten M. Poulsen			
		H Dagmar H. Vittrup Samuel Lyngø	4 Henning Vittrup Inger K. Jørgensen	a Marianne Vittrup	
b Per Vittrup					
5 Ellen M. Vittrup Th. M. Poulsen	a Elsebeth Lyngø				
	b Torsten Jønsson				
	a Eva M. Jønsson				
	b Peter L. Jønsson				

Fortsættes på næste side.

J Karl S. Vittrup
Anna Nielsen

K Elna H. Vittrup

L Aage Kr. Vittrup
Elna M. Villadsen

M Klara D. Vittrup
Kaj Christensen

N Olga M. Vittrup
Gunnar Larsen

1 Poul J. Vittrup
Grethe Jensen

2 Kurt Vittrup
Inger M. Madsen

1 Thorkild Vittrup
Karin Østergaard

1 Verna Kragh

- [a Birgitte M. Vittrup

- [a Nele Kragh

V

Ane Kathrine Madsen

OG

Jens Andreas Emanuel Vittrup

SAMT

deres efterkommere

V

Ane Kathrine Madsen.

Født 9. feb. 1873 i Herrup, Sevel sogn.

Død 2. nov. 1958 i Vinderup. Begravet på Herrup kirkegård.

Gift 23. nov. 1893 i Sevel kirke med

Jens Andreas Emanuel Vittrup, født 11. nov. 1872 i Fly sogn, søn af indsidder Niels Jensen Vittrup og hustru Jensine Marie Kirstine Jensen.

Død 4. jan. 1952 i Herrup. Begravet på Herrup kirkegård.

Ane Kathrine blev døbt i Sevel kirke 26. marts 1873 og blev båret af Maren Thomasen fra Fly; fadderne var indsidder Simon Andersen, gårdmand Peder Madsen og hustru Kirstine Nielsen, Vinggård, alle af Fly, og gårdmand Jens Christensen (Davidsen) fra Søgård. Hun blev konfirmeret i Sevel kirke 17. april 1887 med karakteren mg÷ både i kundskab og opførsel.

Datteren Elna Vittup skriver følgende om sine forældre:

»De fik et stykke hedejord fra Herrupgård, ovre mod øst; herpå byggede Jens Vittrup og Kathrine en ejendom, hvor børnene voksede op.

Omkring 1918 begyndte Jens Vittrup med vognmandskørsel med hestekøretøj; han kørte med grise til Skive slagteri. I 1920 begyndte han at tage varer med hjem til brugsforeningen i Herrup. I 1925 købte han sin første lastbil og drev nu egentlig fragtmandskørsel. Han påtog sig en overgang også passagertransport, der blev da sat skamler op til dem på ladet. Det blev sønnen, Karl, der først hjalp sin far med kørslen, der senere overtog vognmandsforretningen. Ejendommen afstod Jens og Kathrine Vittrup til sønnen, Niels, og svigerdatteren, Jenny, i 1941. Det var da en ejendom på 30 tdr. land.

Jens Vittrup og Kathrine lod da et hus bygge på marken nede ved vejen, og mens de boede her, var han i flere år kirkebetjent ved Herrup kirke. Efter sin mands død i 1952 flyttede Kathrine Vittrup ind på De gamles Hjem i Vinderup, hvor hun døde. Hun ligger begravet på Herrup kirkegård«.

Ane Kathrine Madsens og Jens Andreas Emanuel Vittrups efterkommere

VA

Jacob Emanuel Vittrup.

Født 23. feb. 1894 i Mundbjerg, Sevel sogn.

Død 17. marts 1962 i Vejgård sogn, Ålborg.

Gift 15. feb. 1936 på Ålborg rådhus med

Ane Johanne Frederikke Christensen, født 14. jan. 1915 i Gjøl sogn, datter af husmand Marinus Christensen og hustru Katrine Christensen.

Datteren Emmy Reng skriver om sine forældre:

»Ved min fødsel boede vi i en lejlighed på Østerbro i Ålborg. Far var da taxachauffør et par år. Han havde i sine unge år været karl på landet; senere blev han skibstømrer på Ålborg værft. Da jeg var 4 år, købte

far og mor en byggegrund i Vejgård, hvor de selv byggede hus. Far var meget interesseret i dyr. Bagest i haven byggede han et ret stort hus, hvor vi under krigen havde grise. Han samlede køkkenaffald i 2 store spande, der var bundet på hver sin side af cyklen. Vi havde også et par geder, hvis mælk ikke smagte os børn særlig godt. Senere har jeg forstået, at far tænkte på, at vi kunne blive nødt til at flygte fra hus og hjem, men et par geder kunne altid finde græs på grøftekanten, og vi ville have mælk. Efter krigen erstattede far grisene med høns. I kælderens stod der to rugemaskiner, og baghuset var indrettet til høns og kyllinger. Far havde også kaniner, og han vandt en

del 1.- og ærespræmier både på dem og hønsene. De seneste år var det bier, der havde fars store interesse. Han var ivrigt medlem af biavlerforeningen, og hans bistader blev vist frem for de lokale foreningsmedlemmer som værende fremragende. Han havde selv bygget dem. Far var også dygtig til at arbejde i træ. Han har lavet en mængde legetøj, møbler og andet til os, og det har altid været noget, der kunne holde til vi børns hårdhændede behandling.

Mor har altid, bortset fra et par år inden Eas fødsel, været hjemmegående husmor. Hun holdt hjemmet og haven i fin orden, ligesom hun altid hjalp far med dyrene, men jeg mindes aldrig, at mor nogensinde har afvist os, fordi hun ikke havde tid til at snakke med os. Hun satte en ære i, at vi var rene og hele i tøjjet, selvom det somme tider kunne knibe under krigen«.

Bopæl: Østervangsvej 38, 9000 Ålborg.

Børn:

V A 1

Emmy Eleonora Vittrup.

Født 19. sept. 1935 i Sct. Markus sogn, Ålborg.

Gift 3. feb. 1957 i Vejgård kirke med

Oluf Reng, født 10. marts 1933 i Sct. Pouls sogn, Århus, søn af tømrer, brandmester i reserven Sofus Theodor Reng og hustru Dagmar Kirstine Andersen.

Emmy Reng er læreruddannet på Gedved Seminarium 1957 og har siden ligesom sin mand været lærer i Uldum. Hun har suppleret sin uddannelse med kurser bl.a. i husholdning og som bibliotekar; i sin fritid deltager hun i spejderarbejde. Oluf Reng har foruden lærereksamen taget sløjd-lærereksamen. Han har siddet i bestyrelsen for Husflidsforeningen og Fysiklærerforeningen. Han er divisionschef for Vejle-afdeling af Det danske Spejderkorps.

Bopæl: Skolegade 26, 7171 Uldum.

Børn:

V A 1a

Bente Reng.

Født 8. feb. 1958 i Uldum sogn.

Gift 16. juni 1979 i Uldum kirke med

Erik Fisker Andersen, født 24. juli 1956 i Vindelev sogn, søn af arbejdsmand Anders Fisker Andersen og hustru Anna Marie Andersen.

Bente Reng Andersen tog studentereksamen 1977, HH-eksamen 1978 og afslutter sin kontoruddannelse 1980; hun læser til EDB-assistent på aftenskole. Hun er spejderleder. Erik Fisker Andersen er gartneruddannet og er ansat som kommunegartner i Jelling.

Bopæl: Sandvad, 7300 Jelling.

V A 1b

Jette Reng.

Født 26. okt. 1963 i Uldum sogn.

Hun læser på Horsens forberedelsesskole. Hun er interesseret i dyr samt tegning og håndarbejde.

Bopæl: hjemme.

V A 1c

Ebbe Reng.

Født 7. aug. 1966 i Uldum sogn.

Han er skoleelev. Han er interesseret i dyr samt teknik og fysik.

V A 2

Ejvind Vittrup.

Født 18. maj 1937 i Vejgård sogn, Ålborg.

Gift 28. aug. 1973 på Ceylon med

Premilla Perera, født 28. dec. 1952 på Ceylon, datter af regeringsembudsmand M. M. B. Perera og hustru Soma.

Ejvind Vittrup er udlært som maler på Ålborg værft. Efter at have rejst rundt i verden er han nu bosat i Sverige, hvor han arbejder indenfor sit fag, samtidig med at han læser jura i sin fritid. Premilla Vittrup har taget studentereksamen på Ceylon og studerer nu kemi i Sverige.

Bopæl: Åkerbyvågan 132, 18335 Täby, Sverige.

V A 3

Preben Vittrup.

Født 30. sept. 1939 i Vejgård sogn, Ålborg.

Gift 26. juni 1971 på Ålborg rådhus med

Bente Christoffersen, født 20. dec. 1946 i Vejgård sogn, Ålborg, datter af Børge Christoffersen og hustru Alice Østerbæk Nielsen.

Preben Vittrup er udlært som skibstømrer på Ålborg værft, hvor han stadig er ansat. Bente Vittrup er uddannet som ekspeditrice inden for skotøjsbranchen.

Bopæl: Sindalvej 6, 9000 Ålborg.

Børn:

V A 3a

Kim Vittrup.

Født 2. juli 1971 i Vejgård sogn, Ålborg.

Han er skoleelev.

V A 3b

Tea Vittrup.

Født 30. sept. 1973 i Vejgård sogn, Ålborg.

V A 3c

René Vittrup.

Født 12. juni 1977 i Vejgård sogn, Ålborg.

V A 4

Joan Vittrup.

Født 2. jan. 1942 i Vejgård sogn, Ålborg.

Hun bor hjemme og hjælper til i sit hjem.

Bopæl: Østervangsvej 38, 9000 Ålborg.

V A 5

Ea Vittrup.

Født 23. aug. 1954 i Vejgård sogn, Ålborg.

Ea Vittrup har været husassistent og har stået i viktualieforretning. Hun har sine to ældste børn med **Jens Christian Dybdahl Hansen** og det yngste med **Carsten Broe**.

Bopæl: H. C. Andersensvej 316, 9000 Ålborg.

Børn:

VA 5a

Jes Jacob Vittrup.

Født 18. juli 1974 i Vejgård sogn, Ålborg.

VA 5b

Ann Johanne Vittrup.

Født 4. feb. 1976 i Vejgård sogn, Ålborg.

VA 5c

Diana Vittrup.

Født 22. sept. 1979 i Vejgård sogn, Ålborg.

VB

Niels Christian Vittrup.

Født 24. dec. 1895 i Herrup, Sevel sogn.

Død 14. maj 1897 og begravet på Sevel kirkegård, knap 1½ år gammel.

VC

Maren Kirstine Vittrup.

Født 14. okt. 1897 i Herrup, Sevel sogn.

Død 21. marts 1965 i Hogager, Borbjerg sogn.

Gift 30. nov. 1923 i Hogager kirke med

Christen Peter Christensen, født 18. april 1889 i Hogager, Borbjerg sogn, søn af landmand Villads Christensen og hustru Mathilde Pedersen.

Død 31. marts 1959 i Hogager, Borbjerg sogn.

Ægteparret ejede først gården Lille Abildholt, som de dog afstod under landbrugskrisen. Derefter fik de en ejendom vestpå i Hogager. Den bestod til dels af hede, som efterhånden blev opdyrket. Chr. Peter Christensen arbejdede desuden i mange år i Feldborg Statsplantage. Efter Maren Christensens død i 1965 overtog sønnen Villy ejendommen.

Børn:

VC 1

Vagn Vittrup.

Født 13. juni 1922 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 13. dec. 1952 i Herning kirke med

Hilda Dahl Pedersen, født 24. aug. 1929 i Fuur sogn, datter af cementstøber Marius Pedersen og hustru Petrea Mortensen.

Vagn Vittrup arbejdede i ca. 30 år som gravemester og er nu ansat som chauffør ved en tømrerhandel i Hvam ved Ålestrup. Hilda Vittrup er plejehjemsmedhjælper.

Bopæl: Hvam, 9620 Ålestrup.

Børn:

VC 1a

Henning Vittrup.

Født 25. juni 1953 i Snejbjerg.

Gift 13. dec. 1977 i Østerbølle kirke med

Karen Marie Pedersen, født 18. jan. 1954 i Østerbølle sogn, datter af arbejdsmand Kaj Pedersen og hustru Clara.

Henning Vittrup er uddannet som tømrer i Hvam; Karen Marie Vittrup er kontoruddannet og ansat på et revisorkontor i Ålestrup.

Bopæl: Skovtoften 19, Hvam, 9620 Ålestrup.

Barn:

VC 1a 1)

Louise Vittrup.

Født 10. marts 1979 i Hvam sogn.

VC 1b

Elna Vittrup.

Født 2. sept. 1954 i Snejbjerg sogn.

Gift 25. feb. 1978 i Galten kirke med

Aksel Sørensen, født 23. feb. 1948 i Hadsten, søn af biografbestyrer Johannes Sørensen og hustru Johanne Pedersen, Hadsten.

Elna Sørensen er sygehjælper på Fødselsstiftelsen i Århus. Aksel Sørensen er rejsemontør hos et firma i Århus.

Bopæl: Æbleparken 35, 8370 Hadsten.

Børn:

VC 1b 1)

Michael Vittrup.

Født 4. dec. 1971 i Hvam sogn.

Han er skoleelev.

VC 1b 2)

Rikke Vittrup Sørensen.

Født 28. juni 1975 i Hadsten.

VC 1c

Tove Vittrup.

Født 15. nov. 1955 i Herning.

Gift 20. april 1973 i Hvam kirke med

Karl Christian Christensen, født 30. nov. 1948 i Simmested sogn, søn af landmand Johannes Christensen.

Ægteparret ejer en landbrugsejendom i Hornum; de arbejder begge på fabrik i Ålestrup.

Bopæl: Hornum, 9620 Ålestrup.

Børn:

VC 1c 1)

Heino Christensen.

Født 19. sept. 1973 i Simmested sogn.

VC 1c 2)

Vinni Christensen.

Født 23. april 1975 i Gedsted sogn.

VC 1d

Kurt Vittrup.

Født 29. april 1960 i Hvam sogn.

Han er arbejdsmand, ansat ved en grøntpil-lefabrik.

Bopæl: hjemme.

VC 1e

Ejgil Vittrup.

Født 11. juli 1964 i Hvam sogn.

Han arbejder på en fabrik i Ålestrup.

Bopæl: hjemme.

VC 1f

Brian Dahl Vittrup.

Født 24. sept. 1970 i Hvam sogn.

Han er skoleelev.

VC 2

Villy Vittrup Christensen.

Født 26. sept. 1926 i Hogager, Borbjerg sogn.

Han har gået i skole i Hogager og har haft forskellige pladser ved landbruget. I 1965 overtog han barndomshjemmet efter sin mor. Denne driver han stadig, men han er desuden ansat i firmaet Jern og Stål i Holstebro.

Bopæl: Hogager, 7500 Holstebro.

VC 3

Jens Vittrup Christensen.

Født 9. juni 1928 i Hogager, Borbjerg sogn.

Gift med

Clara Kalamacha, født 22. juli 1926 i Vordingborg, datter af gårdejer Frantz Kalamacha og hustru Maria Chodacha.

Jens Vittrup Christensen har lært som smed i Ryde og fik svendebrev fra Århus Vægtfabrik. Han var ansat 23 år hos F. L. Smith i Valby, og arbejder nu på en akkumulatorfabrik i Rødovre. Clara Christensen er uddannet som porcelænsmaler hos Bing og Grøndahl, men er nu ansat som klubpædagog i Hvidovre. Hendes forældre er indvandret til Danmark fra Østrig-Ungarn før 1. verdenskrig.

Bopæl: Bavnevej 33, 2650 Hvidovre.

Barn:

VC 3a

Torben Vittrup Christensen.

Født 24. juni 1952 i Hvidovre.

Han uddanner sig til klubpædagog.

Bopæl: Åboulevarden 43 IV, 1960 København V.

VC 3b

Lone Vittrup Christensen.

Født 2. juli 1954 på Frederiksberg.

Hun har studentereksamen og har læst til skolepsykolog på Københavns Universitet, hun fortsætter nu dette studium samtidig med, at hun læser til lærer på Tønder Statsseminarium. Bopæl: Elevkollegiet, Tønder Statsseminarium, 6270 Tønder.

VC 4

Erna Vittrup Christensen.

Født 20. juli 1932 i Hogager, Borbjerg sogn.

Gift 1. 17. nov. 1956 i Hogager kirke med

Bislev Pedersen, født 22. okt. 1934 i Vorgod, søn af Jørgen Pedersen og hustru Marie. Ægteskabet opløst 1975.

Gift 2. 24. aug. 1979 på Horsens rådhus med

Preben Pedersen, født 24. aug. 1929 i Vollerslev sogn, søn af arbejdsmand Peder Kresten Pedersen og hustru Maren Elise Hansen.

Erna Vittrup Pedersen har haft pladser i huset og har været fabriksarbejder og senere hjemme-hjælper i Herning, og som sådan er hun nu ansat ved Tørring-Uldum kommune. Preben Pedersen var elev på Uldum Højskole 1951-52 og arbejder nu ved et entreprenørfirma.

Bopæl: Mejerivej 4, 8763 Rask Mølle.

Børn af første ægteskab:

VC 4a

Gert Pedersen.

Født 18. aug. 1957 i Herning.

Han er udlært indenfor VVS og er ansat som lagerekspedient i Herning.

Bopæl: Finsensgade 38, 7400 Herning.

VC 4b

Hardy Pedersen.

Født 10. sept. 1958 i Herning.

Han er ansat ved et el-firma i Ikast.

Bopæl: Karen Blixensvej, 7430 Ikast.

VC 4c

Kim Pedersen.

Født 11. marts 1960 i Herning.

Han er ansat ved Herning-køkkenet.

Bopæl: Olufsgade, 7400 Herning.

VC 4d

Dorthe Pedersen.

Født 26. maj 1964 i Nr. Kollund sogn.

Hun er elev på Vestbirk Efterskole.

Bopæl: hjemme.

VC 5

Svend Erik Vittrup Christensen.

Født 16. aug. 1934 i Hogager, Borbjerg sogn.

Han har været nattevægter, en tid havde han sin egen vognmandsforretning og er nu ansat som gravemester for et entreprenørfirma.

Bopæl: Lundeberggårdvej 230 th., 2740 Skovlunde.

VC 6

Olga Vittrup Christensen.

Født 25. juli 1942 i Hogager, Borbjerg sogn.

Gift 17. april 1965 i Hogager kirke med

Anders Jensen Høgh, født 1. juni 1942 i Grønfeld, søn af gårdejer Frederik Høgh og hustru Anne Rasmussen.

Olga Vittrup Høgh har gået i skole i Hogager og er nu syerske hos Hotex i Holstebro. Anders Høgh havde først en gård i forpagtning i Grønfeld. Han har arbejdet som chauffør og er nu la-

gerekspedient hos firmaet Chr. Christensen i Holstebro.

Bopæl: Händelsvej 8, 7500 Holstebro.

Børn:

VC 6a

Pia Høgh.

Født 14. dec. 1965 i Grønfeld.

Hun er skoleelev.

VC 6b

Jan Høgh.

Født 19. nov. 1970 i Hadsten.

Han er skoleelev.

VD

Johanne Vittrup.

Født 20. juni 1899 i Herrup, Sevel sogn.

Død 18. jan. 1974 på Holstebro sygehus. Begravet på Vinderup kirkegård.

Gift 12. okt. 1923 i Herrup kirke med

Jens Christian Gade, født 14. sept. 1894 i Mejrup, søn af indsidder Andreas Jacobsen og hustru Kirsten Andersen.

Død 13. dec. 1979 i Vinderup. Begravet på Vinderup kirkegård.

Ægteparret boede i en del år i Handbjerg, hvor børnene er født. Midt i 40'erne flyttede de til Vestergade i Vinderup. Jens Christian Gade var ansat ved postvæsenet. Begge ægtefæller var stærkt kirkeligt engageret, og der holdtes ofte møder i deres hjem, særligt Arbejdernes bibelkreds havde deres hjerte. Johanne Gade døde af sine kvæstelser, efter at hun i Vinderup var blevet påkørt af en bil.

Børn:

VD 1

Richard Andreas Gade.

Født 30. nov. 1924 i Handbjerg sogn.

Død 10. nov. 1975 i København på Finseninstituttet.

Gift 30. juni 1951 i Glostrup kirke med

Guðrun Margot Ingemann Pedersen, født 1. maj 1927 på Bispebjerg i København, datter af telegrafbestyrer for København Aksel Ingemann Pedersen og hustru Anne Marie Kirstine Petersen, Solrød Strand.

Richard Gade tog præliminæreksamen fra Vinderup og blev ansat som elev hos DSB, hvor han var ansat til sin død, sidst som trafikoverkontrollør i Generaldirektoratet. Guðrun Gade tog realeksamen fra Grundtvigsskolen i København og er nu sekretær på Højdevangsskolen i Glostrup.
Bopæl: Sløjen 8, Hundige, 2670 Greve Strand.

Børn:

VD 1a

Jan Torben Gade.

Født 2. feb. 1953 i Glostrup.

Han har studentereksamen fra Køge Gymnasium og er programmør inden for Forsvaret.

Bopæl: hjemme.

VD 1b

Jette Dorrit Gade.

Født 12. sept. 1956 i Glostrup.

Hun har studentereksamen fra Greve Gymnasium og læser på Københavns Universitet til cand. scient. i geografi.

Bopæl: Frederikssundsvej 247, 2700 Brønshøj.

VD 2

Ruth Gade.

Født 12. marts 1929 i Handbjerg sogn.

Gift 27. okt. 1951 i Vinderup kirke med

Henrik Hildebrandt Sørensen, født 27. aug. 1924 i Bredsten sogn, søn af gartner Søren Kristian Sørensen og hustru Emma Hildegart Magdalene Hansen, Kærbølling.

Ægteparret havde et gartneri i Kærbølling; efter at have afstået det, er Ruth Sørensen nu ansat på et alderdomshjem som assistent. Henrik Sørensen kører med en bil, der bringer varer ud.

Bopæl: Kærbølling Huse, 7182 Bredsten.

Børn:

VD 2a

Kirsten Hildebrandt Sørensen.

Født 26. marts 1953 i Vejle.

Gift 29. juli 1977 i Balle kirke med

Karsten Rosendahl Christoffersen, født 25. sept. 1949 i Nyborg, søn af vagtmester Jens Christoffersen og hustru Margit Therkelsen.

Kirsten Christoffersen er uddannet som kontorassistent og er ansat i Vejle Meat Supply. Karsten Christoffersen er bankuddannet og er ansat i Aktiv-Banken, Vejle.

Bopæl: Birkemosen 2, Grejs, 7100 Vejle.

Børn:

VD 2a 1)

Martin Hildebrandt Christoffersen.

Født 29. dec. 1977 i Vejle.

VD 2a 2)

Bjarke Rosendahl Christoffersen.

Født 5. sept. 1979 i Vejle.

VD 2b

Emmy Gade Sørensen.

Født 6. dec. 1960 i Bredsten sogn.

Hun går i 3. g. på Vejle Gymnasium.

Bopæl: E. T. Jørgensensvej 30, 7100 Vejle.

VD 3

Jens Erik Vittrup Gade.

Født 6. sept. 1937 i Handbjerg sogn.

Gift 31. dec. 1961 i Nyborg kirke med

Vibeke Steinrud, født 30. marts 1936 i København, datter af sognepræst Johannes Steinrud og hustru Rigmor Hvidberg-Hansen.

Jens Erik Gade tog præliminæreksamen i Vinderup og var derefter en tid ansat ved DSB. Han er nu ansat hos General Motors som EDB-programmør, der formidler kommunikationen mellem firmaets amerikanske og europæiske afdelinger. Vibeke Gade har taget studentereksamen i Nyborg og er uddannet som farmaceut i København.
Bopæl: Mosthoeven, Dreef 9a, 2230 Schilde, Belgien.

VE

Niels Vittrup.

Født 9. feb. 1901 i Herrup, Sevel sogn.
Gift 2. dec. 1934 i Ørum (Djurs) kirke med

Jenny Mathilde Jensen, født 31. aug. 1903 i Fjellerup sogn, datter af landmand Jens Peder Jensen og hustru Ane Katrine Aakeson, Tranehuse.

Niels Vittrup havde som ung forskellige pladser ved landbruget. Efter giftermålet havde ægteparret i 1½ år en landejendom i Blenstrup. Derpå drev de i 5 år en vognmandsforretning i Hald ved Randers. I 1941 flyttede de til Herrup og overtog hans forældres ejendom, som de drev indtil 1966, hvor de flyttede ind i et hus i Herrup by. Niels Vittrup var i en del år kirkebetjent ved Herrup kirke.
Bopæl: Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

VE 1

Gunhild Elisabeth Vittrup.

Født 6. dec. 1935 i Blenstrup sogn.
Gift 11. marts 1961 i Herrup kirke med

Harald Mundbjerg, født 20. aug. 1923 i Herrup, Sevel sogn, søn af gårdejer Jacob Mundbjerg og hustru Maren Møller Jensen, Mundbjerg.
Død 20. april 1978 på Holstebro sygehus.

Vedrørende dette ægtepar og deres børn, se nr. I B 3, side 145.

VE 2

Erling Ivan Vittrup.

Født 29. okt. 1937 i Hald sogn.
Gift 29. juni 1963 i Måbjerg kirke med

Ellen Nedergaard Sørensen, født 25. juli 1938 i Sdr. Felding sogn, datter af lærer Svend Christian Sørensen og hustru Mathilde Nedergaard.

Erling Vittrup blev dimitteret som lærer fra Nr. Nissum Seminarium 1962. Han sluttede sin militærtjeneste som sergent i Holstebro. Siden 1964 har han været lærer i Hornbæk skole under Randers kommune, hvor også Ellen Vittrup er ansat som lærer. Hun er ligeledes udgået fra Nr. Nissum Seminarium 1962, hvorefter hun i 2 år var lærer ved Måbjerg skole.

Bopæl: Toftevænget 6, Hornbæk, 8900 Randers.

Børn:

VE 2a

Jette Vittrup.

Født 9. marts 1964 i Måbjerg sogn.
Hun er skoleelev.

VE 2b

Lene Vittrup.

Født 25. nov. 1965 i Hornbæk sogn.
Hun er skoleelev.

VE 2c

Gitte Vittrup.

Født 20. aug. 1967 i Hornbæk sogn.
Hun er skoleelev.

VE 2d

Bo Vittrup.

Født 24. dec. 1972 i Hornbæk sogn.
Han er skoleelev.

VE 3

Birthe Vibeke Vittrup.

Født 27. juni 1939 i Hald sogn.
Gift 17. okt. 1970 i Herrup kirke med

Evald Buskov, født 22. juli 1942 i Hjerm sogn, søn af gårdejer Regnar Madsen og hustru Karen Margrethe Buskov.

Birthe Buskov er uddannet i Sevel Sparekasse, hvor hun nu arbejder deltids. Evald Buskov er planteavlstekniker, ansat ved Haderup Landboforening. Han er uddannet på Vejlbjby Landbrugs-skole.

Bopæl: Baunebakken 4, Sevel, 7830 Vinderup.

Børn:

VE 3a

Steen Buskov.

Født 12. feb. 1972 i Sevel sogn.
Han er skoleelev.

VE 3b

Henrik Buskov.

Født 15. nov. 1974 i Sevel sogn.

VE 3c

Mikael Buskov.

Født 11. april 1979 i Sevel sogn.

VE 4

Henning Vittrup.

Født 7. april 1943 i Herrup, Sevel sogn.
Gift 7. jan 1967 i Ejsing kirke med

Inger Krogh Jørgensen, født 17. dec. 1946 i Ejsing sogn, datter af mejeribestyrer Peder Kristian Jørgensen og hustru Margrethe Krogh Jensen.

Henning Vittrup er tankvognschauffør i Olieelskabet Danmark. Han var elev på Tommerup Højskole 1964-65. Inger Vittrup er uddannet som damefrisør, og har egen salon i Asp.

Bopæl: Tjørnealle 2, Asp, 7600 Struer.

Børn:

VE 4a

Birgitte Vittrup.

Født 28. maj 1967 i Ejsing sogn.

Hun er skoleelev.

VE 4b

Bettina Vittrup.

Født 26. feb. 1971 i Asp sogn.

Hun er skoleelev.

VE 4c

Niels Kristian Vittrup.

Født 5. feb. 1979 i Asp sogn.

VE 5

Ellen Margrethe Vittrup.

Født 27. aug. 1944 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 18. okt. 1969 i Herrup kirke med

Torkild Møller Poulsen, født 7. feb. 1942 i Torslev sogn, søn af gårdejer Ole Peter Poulsen og hustru Gertrud Møller.

Ellen Margrethe Poulsen er uddannet som kommuneassistent i Vinderup kommune. Hun er nu sekretær på Sevel skole. Torkild Poulsen er uddannet som mellemtekniker på Vejlbj Landbrugsskole og er ansat ved Salling Landboforening i Skive. Ellen M. Poulsen er spejderfører, og ægteparret deltager i Unge Hjems arbejde. Bopæl: Kirkebakken 16, Sevel, 7830 Vinderup.

Børn:

VE 5a

Hanne Vittrup Poulsen.

Født 15. jan. 1971 i Sevel sogn.

Hun er skoleelev.

VE 5b

Lotte Vittrup Poulsen.

Født 21. sept. 1974 i Sevel sogn.

VE 5c

Morten Møller Poulsen.

Født 30. april 1978 i Sevel sogn.

VF

En pige, der var død ved fødslen.

Født 24. nov. 1902 i Herrup og begravet på Sevel kirkegård.

VG

Julius Vittrup.

Født 9. jan. 1904 i Herrup, Sevel sogn.

Død 6. marts 1947 i Middelfart. Begravet på Middelfart kirkegård.

Gift 30. maj 1931 i Viby (Jylland) kirke med

Ane Henriette Mide, født 25. dec. 1906 i København, Nazareth sogn, datter af maler Valdemar Mide og hustru Augusta Henriette Madsen.

Julius Vittrup var uddannet som diakon på Diakon-skolen i Århus i 1930, og det var som diakon han i mange år var ansat ved Statshospitalet i Middelfart. Ægteparret deltog aktivt i Indre Missions arbejde,

det kirkelige ungdomsarbejde og i Sudanmissionens arbejde. Ane Henriette Vittrup var kontoruddannet, og efter at hun ved sin mands død var flyttet til Århus, arbejdede hun, indtil hun blev pensioneret, på KFUKs kontor i Århus.

Bopæl: Øster Allé 38, 8260 Viby J.

Barn:

VG 1

Poul Henning Mide Vittrup.

Født 26. aug. 1933 i Middelfart.

Gift 24. april 1963 i Magleby kirke med

Lis Hagemann Pedersen, født 26. okt. 1942 i Kalundborg, datter af forsikringsmand Ove Hagemann Pedersen og hustru Inge.

Poul Henning Vittrup er konservatorieuddannet i Århus og er musiklærer på skoler i Grædsted-Gilleleje kommune. Lis Vittrup er kontoruddannet, men uddanner sig nu til lærer samtidig med, at hun er ansat som lærer på en privatskole i Helsingø.

Bopæl: Pårupvej 34, 3230 Grædsted.

Børn:

VG 1a

Marianne Vittrup.

Født 15. sept. 1964 i Dragør.

Hun er skoleelev.

VG 1b

Per Vittrup.

Født 19. nov. 1965 i Dragør.

Død 7. dec. 1976 i Gilleleje.

VH

Dagmar Hansine Vittrup.

Født 29. dec. 1905 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 27. aug. 1938 i Herrup kirke med

Samuel Lyngø, født 16. okt. 1897 i Esbjerg, søn af snedkermester Kristen Peder Lyngø og hustru Magdalene Jensen, Esbjerg.

Dagmar Lyngø har haft forskellige pladser i huset bl.a. hos sin svigermor i Esbjerg. Samuel Lyngø er uddannet som gartner og var som overgartner ansat hos det entreprenørfirma, der anlagde Legoland. Som pensionist arbejder han med istandsættelse af knallerter. Ægteparret har været engagerede i kirke-ligt arbejde, såvel indre som ydre mission.

Bopæl: Rolfsgade 113, 6700 Esbjerg.

Barn:

VH 1

Elsebeth Lyngø.

Født 27. juli 1943 i Esbjerg.

Gift 30. april 1966 i Esbjerg med

Torsten Jønsson, født 26. april 1941 i Malmø i Sverige, søn af værkfører Hugo Jønsson og hustru Nelly.

Elsebeth Jønsson er assistent på Grindsted sygehus. Torsten Jønsson er uddannet som sygehjælper.

Bopæl: Grønningen, 7200 Grindsted.

Børn:

VH 1a

Eva Margaretha Jønsson.

Født 26. nov. 1966 i Malmø.

Hun er skoleelev.

VH 1b

Peter Lyngø Jønsson.

Født 30. sept. 1968 i Grindsted.

Han er skoleelev.

VJ

Karl Sigvald Vittrup.

Født 16. aug. 1907 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 25. jan. 1939 i Sevel kirke med

Anna Nielsen, født 12. dec. 1917 i Gunderup, Sevel sogn, datter af landpost Morten Nielsen, og hustru Johanne Jespersen.

Død 4. nov. 1977 på Århus Kommunehospital. Begravet på Herrup kirkegård.

Carl Vittrup hjalp i begyndelsen sin far med vognmandskørsel. I 1931 købte han en udlejningsbil til personkørsel Model Ford 31, og i 14 år drev han lillebilforretning. Senere slog han sig udelukkende på fragtvognmandsforretning, som han drev indtil 1975. Siden da er han gået til hånde i et cementstøberi i Herrup.

Bopæl: Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

VJ 1

Poul Jørgen Vittrup.

Født 6. juni 1943 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 22. april 1967 i Helsingørskirke med

Grethe Jensen, født 25. april 1946 i Helsingørskirke, datter af landmand Poul Jensen og hustru Else Hansen.

Poul Jørgen Vittrup er uddannet ved toldvæsenet og er nu ansat som overtoldassistent ved Københavns Toldvæsen, hvor også Grethe Vittrup er ansat som overtoldassistent.

Bopæl: Lerholmvej 37, 2610 Rødovre.

VJ 2

Kurt Vittrup.

Født 3. juni 1949 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 28. dec. 1971 i Ryde kirke med

Inger Moesgaard Madsen, født 20. juli 1948 i Stendis, Ryde sogn, datter af gårdejer Niels Moesgaard Madsen og hustru Elsie Lukassen.

Kurt Vittrup er overtoldassistent ved Herning distriktstoldkammer; Inger Vittrup er uddannet som bogholder hos B & O i Struer og er ansat som sådan på et advokatkontor i Herning.

Bopæl: Susåvej 26, 7400 Herning.

Barn:

VJ 2a

Birgitte Moesgaard Vittrup.

Født 10. feb. 1973 i Holstebro.

VK

Elna Helene Vittrup.

Født 21. juni 1909 i Herrup, Sevel sogn.

Elna Vittrup gik i skole i Herrup; efter konfirmationen var hun hjemme en tid og havde derefter forskellige pladser i huset i Viborg, Holstebro og Silkeborg. I 1939 begyndte hun at sy på konfektionsfabrik i Hammerum. Hun har siddet i bestyrelsen for KFUK i Holstebro og Hammerum.

Bopæl: Frølundvej 20 I, Hammerum, 7400 Herning.

VL

Aage Kristian Vittrup.

Født 10. nov. 1910 i Herrup, Sevel sogn.

Død 14. sept. 1971 i Haderup. Begravet på Haderup kirkegård.

Gift 15. nov. 1940 i Herrup kirke med

Elna Marie Villadsen, født 10. sept. 1916 i Sevel sogn, datter af købmand Søren Peder Villadsen og hustru Kirstine Bang, Bjergby.

Aage Vittrup var lastvognschauffør hos Ole Mundbjerg i 28 år. De sidste par år han levede, havde han arbejde hos firmaet Korshøj og Knudsen i Herrup.

Bopæl: Christianshede, 7442 Engesvang.

Barn:

VL 1

Thorkild Vittrup.

Født 24. marts 1949 i Haderup sogn.

Gift 21. juli 1973 i Aulum kirke med

Karin Østergaard, født 17. nov. 1953 i Aulum sogn, datter af gårdejer Mads Østergaard og hustru Magda Poulsen, Rubjerggård.

Thorkild Vittrup er uddannet som kommis hos købmand Hedegård i Skave. Ægteparret driver nu en møbel- og tæppeforretning, og Karin Vittrup, der er uddannet i Aulum sparekasse, hjælper sin mand med forretningens drift.

Bopæl: Vittrups Møbler og Tæpper, Højsagervej 2, 6920 Videbæk.

VM

Klara Dusine Vittrup.

Født 26. maj 1912 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 2. 22. nov. 1954 i Gjærnkirke med

Kaj Christensen, født 14. juni 1902 i Silkeborg, søn af bager Christoffer Christensen og hustru Martha Holt.

Kaj Christensen har været banearbejder ved DSB. Bopæl: Frederiksberggade 2, 8883 Gjærnkirke.

Barn:

VM 1

Verna Kragh. (af 1. ægteskab)

Født 11. marts 1944 i Fredericia.

Bofællesskab med skoleleder **Ryan Pristed**.

Verna Kragh er børnehavelærer under forsynen i Neksø. Ryan Pristed er leder af en friskole i Øster Marie.

Bopæl. Kirkevej 5, 3760 Gudhjem, Bornholm.

Barn:

VM la

Nele Kragh (af et tidligere ægteskab).

Født 6. april 1971 i Gudhjem.

Hun er skoleelev.

VN

Olga Marie Vittrup.

Født 11. dec. 1913 i Herrup, Sevel sogn.

Død 22. sept. 1937 i Middelfart.

Gift 30. dec. 1935 i Herrup kirke med

Gunnar Larsen.

Gunnar Larsen var fabriksejer i Middelfart.

VI

Kirsten Madsen

OG

Anders Andersen Søndergaard

SAMT

deres efterkommere

Kirsten og Anders Søndergaard med familie. Stående fra venstre: Dagny, Jacob, Agnethe, Alfred, Martin, Aksel og Anna. Siddende fra venstre: Marie med datteren Helga, Kirsten, Ingrid, Anders og svigersønnen Jacob Pedersen Madsen.



VI Kirsten Madsen, Anders Andersen Søndergaard

A Bodil Marie Søndergaard Jacob Pedersen Madsen	1 Helga S. Madsen Gunnar N. Mundbjerg	<ul style="list-style-type: none"> a Asger N. Mundbjerg b Birger N. Mundbjerg c Mogens N. Mundbjerg d Torben N. Mundbjerg
	2 Ebba S. Madsen Jørgen F. Pedersen	<ul style="list-style-type: none"> a Kaj Pedersen Bodil Kristensen b Ruth Pedersen Jørgen Glerup c Kurt Pedersen d Leif Pedersen e Tommy Pedersen
B Jacob H. A. Søndergaard		
C Alfred A. Søndergaard		
D Aksel Kr. A. Søndergaard Sigrid Nielsen	1 Viggo Søndergaard	
	2 Erna Søndergaard Finn V. Lykkeskov	<ul style="list-style-type: none"> a Hanne Lykkeskov b Ole Lykkeskov c Ebbe Lykkeskov
E Martin A. Søndergaard	3 Anders Søndergaard	
	4 Ester Søndergaard Finn Kromose	<ul style="list-style-type: none"> a Christina Kromose
F Anna A. Søndergaard	5 Kirsten E. Søndergaard Torben K. Nielsen	<ul style="list-style-type: none"> a Per K. Nielsen b Claus K. Nielsen
	6 Anna Grethe Søndergaard	
G Agnete A. Søndergaard Holger Bitsch	1 Gunhild M. Nielsen Gunner Filsø Pedersen	<ul style="list-style-type: none"> a Linda F. Pedersen b Jens P. F. Pedersen c Lisbeth F. Pedersen d Britta F. Pedersen
	2 Viggo E. M. Nielsen Inger Jensen	<ul style="list-style-type: none"> a Susanne M. Nielsen b Henriette M. Nielsen c Marianne M. Nielsen
H Dagny A. Søndergaard Aksel M. Nielsen (Mundbjerg)	3 Henning V. M. Nielsen Lene Dalum	<ul style="list-style-type: none"> a Anna Mette M. Nielsen b Sine M. Nielsen
	4 Arne M. Nielsen	
J K L og M alle døde som spæde	5 Rita M. Nielsen Ove H. Bohnsen	<ul style="list-style-type: none"> a Helene Bohsen b Vibeke Bohsen c Birgitte Bohsen
	6 Børge M. Nielsen Kristiane Nielsen	<ul style="list-style-type: none"> a Karen M. Nielsen
N Karen Ingrid A. Søndergaard Knud Emil Olesen	7 Frida M. Nielsen Edmund Olesen	
	8 Tove M. Nielsen	
	1 Bent Olesen Ely Andersen	<ul style="list-style-type: none"> a Lars Olesen b Thomas Olesen
	2 Kirsten Rita Olesen Abel M. Petersen	<ul style="list-style-type: none"> a K. Anker Petersen b Vita D. Petersen c Hans V. Petersen d Lene Petersen
	3 Anders Kr. Olesen	
	4 Svend Erik Olesen Elka J. K. Nielsen	<ul style="list-style-type: none"> a Charlotte K. Olesen b Jens Peder K. Olesen
	5 Jens Christian Olesen	
	6 Harry Ingomar Olesen Karen Krogh Nielsen	<ul style="list-style-type: none"> a Søren Krogh Olesen b Gitte Krogh Olesen

1) Karin Pedersen

VI

Kirsten Madsen

OG

Anders Andersen Søndergaard

SAMT

deres efterkommere

VI

Kirsten Madsen.

Født 20. april 1875 i Herrup, Sevel sogn.

Død 22. marts 1960 i Djeld, Sevel sogn. Begravet på Sevel kirkegård.

Gift 24. nov. 1899 i Sevel kirke med

Anders Andersen Søndergaard, født 15. april 1876 i Søndergaard i Djeld, Sevel sogn, søn af gårdmand Anders Hansen og hustru Bodil Marie Nielsdatter.

Død 29. maj 1935 i Lykkenshåb, Djeld, Sevel sogn. Begravet på Sevel kirkegård.

Kirsten Madsen blev døbt i Sevel kirke den 9. maj 1875 og blev båret til dåben af pigen Jensine Jensen i Sjøgaard, Fadderne var: Indsieder Lars Olesen i Sjøgaard, gdr. Peder Chr. Madsen i Sjørup, gdr. Anders Chr. Gregersen i Herrup, og gårdkone Maren Jensen i Herrup.

Kirsten Søndergaard gik i skole i den gamle Mundbjerg skole, som Jens Peter Løvig skrev om, at den lignede mest af alt en fåresti på en udmark. Hun blev konfirmeret 7. april 1889 i Sevel kirke med karaktererne mg+ for kundskaber og mg for opførsel.

Som ung havde hun forskellige pladser i huset både i Sahl, Bjert og Sevel, og efter hendes skudsmålssbog at dømme var hun godt lidt, hvor hun tjente.

I 1896 overtog Anders Andersen og broderen Christen Andersen »Søndergård« efter deres far, men i 1899 blev gårdens jorder delt mellem de to således, at Christen Andersen beholdt hovedparcellen omkring gården, mens Anders fik et stykke, der for 2/3 vedkommende var hede. Det var i maj 1899, gården blev delt, og i november blev Anders gift med Kirsten. Da havde han fået bygget en lille vinkelejeendom bestående af stuehus bygget sammen med kostald og lade; husene var bygget af flint og tækket med strå. Efterhånden kom nye bygninger til; i 1916 blev der bygget et nyt fritliggende stuehus, så der nu var en firlænget gård. I 1919 blev der bygget en femvinget klapsejls mølle til trækraft og vandværk; først i 1938 blev der indlagt elektricitet.

Datteren Anna Søndergaard skriver:

Vi børn voksede op i et godt hjem, hvor vi lærte, hvad det vil sige at være ærlig, lydig og nøjsom; selv om vi var en stor børneflokk, og far og mor var fattige,

så fik vi dog hver dag, hvad vi havde brug for både til føde og klæder; der skulle spares, og ingenting måtte smides væk, der var altid noget, det kunne bruges til. Guds gode gaver måtte ikke ringeagtes. Under 1. verdenskrig fra 1914-18 kneb det ofte for far og mor at mætte de mange munde; men vi havde i Sevel en meget rar baker, Skallerup hed han, som mor byttede kaffe- og petroleumsmærker med, så vi fik rugbrødsmærker i stedet for; rugbrødsrationerne kunne ikke slå til til de mange munde. Belysningen kunne vi bedre selv klare, for når der blev slagtet får, blev der tagt til mange lys, som mor selv lavede.

Far og mor var med både i Indre- og Ydre missionskredse, og far var i mange år leder af både søndagsskolen og samtalekredsen. D.M.S. og Brødre-menigheden havde også en stor plads i deres hjerte, ligesom mor også var med i K.M.A.s kvindekreds. Når der var møder i kirke eller missionshus, boede talerne ofte i vort hjem, og far kørte dem så til toget dagen efter. Vi børn kom tidligt med både til kirke og møde, og vi holdt nøje regnskab med, hvis tur det nu var til at komme med. Der var ikke så mange adspredelser dengang, som vi måtte komme med til.

Far og mor var meget dygtige landbrugere, og selv om de kun havde 2 små russerheste, fik de dog efterhånden bugt med både heden, moserne og kratbevoksningen, så der blev god agerjord i stedet for.

Aldrig så vi mor sidde i en stol med tomme hænder; der skulle laves meget garn og strikkes mange strømper, sokker, huer og vanter; og når mor var i marken for at flytte køerne, som dengang alle stod i tøj, havde hun altid strikkesøjlet med. Og når mor og hendes søster Anine, som boede nabo til os, gik til Herrup for at besøge deres forældre, havde de altid bindehosen med, og det var et stort stykke, der kunne strikkes, mens de gik den lange tur hen og hjem.

Fars arbejdsdag var ofte lang; det var tit sent, før han var færdig til at gå til ro; alt reparationsarbejde både som murer og tækkemand klarede han selv; men han havde dog aldrig mere travlt, end at der kunne blive tid til at hjælpe en nabo eller ven, der kom til ham, og jeg tror aldrig, nogen er gået forgæves til far om hjælp, hverken på den ene eller den anden måde.

Far og mor kaldte gården, Lykkenshåb, og selv fik de i 1905 bevilling på slægtsnavnet Søndergaard.

Efter fars død førte mor gården videre med min bror Jacob som bestyrer, mens jeg var pige i huset. Mor ejede den til sin død, 85 år gammel, hvorefter

vor yngste søster, Ingrid, og hendes mand, Knud Olesen, overtog den. I 1973 fik deres søn, Anders Olesen, skøde på Lykkenshåb.

Der er 13 børn i Kirsten og Anders Andersen Søndergaards ægteskab.

Kirsten Madsens og Anders Andersen Søndergaards efterkommere

VIA

Bodil Marie Andersen Søndergaard.

Født 27. sept. 1900 i Lykkenshåb, Djeld, Sevel sogn. Død 16. feb. 1979 i Holstebro. Begravet på Herrup kirkegård.

Gift 7. dec. 1926 i Sevel kirke med

Jacob Pedersen Madsen, født 10. sept. 1900 i Herrup, Sevel sogn, søn af landmand Mads Madsen (Herrup) og hustru Ane Jacobsen.

Angående dette ægtepar og deres efterkommere se iøvrigt under nr. IV C, side 181.

VIB

Jacob Herrup Andersen Søndergaard.

Født 18. maj 1902 i Lykkenshåb, Djeld, Sevel sogn. Død 13. maj 1979 på Sevel Alderdomshjem. Begravet på Sevel kirkegård.

Jacob Søndergaard gik i skole i Nørstoft og blev konfirmeret i Trandum kirke 1. okt. 1916.

Han var soldat ved infanteriet i Viborg i 1923. Derefter havde han forskellige pladser ved landbruget i Sahl og Sevel samt på en gård i Råsted. Efter sin fars død i 1935 var han bestyrer for sin mor i Lykkenshåb, indtil hendes død i 1960, hvorefter han købte et hus i Djeld by. Jacob Søndergaard var ugift; efter et ulykkestilfælde kom han på Sevel Alderdomshjem i 1976, hvor han var til sin død.

Jacob Søndergaard var meget snild på fingrene, især var han ferm til at »stande« ure. Han levede meget nøjsomt og brugte ikke meget på sig selv. Flere gange betænkte han alle sine søskendebørn med rundelige pengegaver til jul.

VIC

Alfred Andersen Søndergaard.

Født 19. jan. 1904 i Lykkenshåb i Djeld, Sevel sogn.

Han gik i skole i Nørstoft og blev konfirmeret 14. april 1918 i Ryde kirke. Han er ugift og havde som ung forskellige pladser ved landbruget. Vinteren 1923-24 var han elev på Nr. Nisum Højskole. Maj-juni 1924 var han soldat i Værløse.

I 1930 købte Alfred Søndergaard 46 tdr. land hede i Møgelvang, Sevel sogn, for 2.760 kr., yderligere 15 tdr. land skov gav han 4.500 kr. for. Heden blev nu opdyrket, og i 1934 blev der bygget stuehus, kostald

og lade for 12.300 kr. Gården fik navnet Sdr. Skovgård.

I nov. 1963 solgte Alfred Søndergaard gården for 340.000 kr. og købte derefter et hus i Herrup by. De sidste år, hans søster Marie Madsen levede, boede hun hos ham.

Bopæl: Herrup, 7830 Vinderup.

VID

Aksel Kristian Andersen Søndergaard.

Født 23. nov. 1905 i Lykkenshåb, Djeld, Sevel sogn. Død 30. okt. 1975 i Herrup. Begravet på Herrup kirkegård.

Gift 19. sept. 1933 i Herrup kirke med

Sigrid Nielsen, født 6. jan. 1911 i Sevel sogn, datter af gårdejer Niels Nielsen (Mundbjerg) og hustru Maren Jensen, Herrup.

Aksel Søndergaard gik i Nørstoft skole og blev konfirmeret 11. april 1920 i Sevel kirke. Han havde forskellige pladser ved landbruget, og vinteren 1929-30 var han elev på Tommerup Højskole. Derefter købte han 46 tdr. land hede i Møgelvang, Sevel sogn. Heden blev opdyrket, og der blev bygget både stuehus, kostald og lade; gården fik navnet Lærkeholt.

Aksel Søndergaard har berettet:

»I 1930 købte jeg 46 tdr. land lynghede for 83 kr. pr. tdr. land, ialt 3.718 kr., et beløb, der i dag synes lille, men til gengæld var investeringerne høje i form af slid. Det er rigtigt, at det var billigere at starte dengang, men vi havde ikke mange kontanter, og det var vanskeligt at låne.

De første år havde vi ingen kornhøst; kartofler var vores bedste afgrøde, men der var ingen maskiner til hjælp, så alt foregik ved håndkraft«.

Bopæl: Fuglebakken 4, Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

VID I

Viggo Søndergaard.

Født 23. juli 1934 i Møgelvang, Sevel sogn.

Han har været elev på Nr. Nisum Efterskole og har haft forskellige pladser ved landbruget, hvor han stadig er beskæftiget som medhjælper.

Bopæl: Fuglebakken 4, Herrup, 7830 Vinderup.

VID 2

Erna Søndergaard.

Født 5. okt. 1935 i Møgelvang, Sevel sogn.
Gift 23. maj 1964 i Herrup kirke med

Finn Vagn Lykkeskov, født 4. aug. 1939 i Vivild sogn, adoptiv søn af gårdejer Ole Mundbjerg Lykke Lykkeskov og hustru Magde Marie Madsen.

Erna Lykkeskov har haft forskellige pladser og var en tid stuepige på De gamles Hjem i Herning. Finn Lykkeskov har været elev på Rinkenæs Ungdomsskole og på Hammerum Landbrugsskole. Ægteparret har en gård i Møgelvang, som de driver sammen med hans fars gård.

Bopæl: Møgelvang, Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

VID 2a

Hanne Lykkeskov.

Født 23. marts 1965 i Møgelvang, Sevel sogn.

Hun er skoleelev.

Bopæl: hjemme.

VID 2b

Ole Lykkeskov.

Født 4. april 1968 i Møgelvang, Sevel sogn.

Han er skoleelev.

VID 2c

Ebbe Lykkeskov.

Født 23. feb. 1971 i Møgelvang, Sevel sogn.

Han er skoleelev.

VID 3

Anders Søndergaard.

Født 1. juni 1937 i Møgelvang, Sevel sogn.

Død 2. juni 1937 samme sted. Begravet på Herrup kirkegård.

VID 4

Esther Søndergaard.

Født 22. juli 1939 i Holstebro.

Gift 25. sept. 1971 i Nivå kirke med

Finn Kromose, født 13. juni 1938 i Humlebæk sogn, søn af gårdejer Jørgen Sørensen og hustru Gitte, Kromosegård i Humlebæk.

Esther Kromose har været elev på Blåkilde Ungdomsskole; hun er uddannet i Holstebro hos guldsmedefirmaet Noes & Kvistgaard. Hun er nu assistent på kommunekontoret i Hørsholm. Finn Kromose er politiassistent ved politiet i Helsingør. Bopæl: Rantzausvej 30, 2990 Nivå.

Børn:

VID 4a

Christina Kromose.

Født 22. nov. 1972 i Hørsholm sogn.

VID 5

Kirsten Emma Søndergaard.

Født 25. jan. 1941 i Møgelvang, Sevel sogn.

Gift 3. dec. 1966 i Herrup kirke med

Torben Kongsgaard Nielsen, født 5. okt. 1940 i Holstebro, søn af Jacob Nielsen og hustru Astrid.

Kirsten Nielsen har været elev på Blåkilde Ungdomsskole. Hun var i flere år tilskærer på fabrikken, Harrow. Torben Nielsen er typograf hos Vestjysk Trykkeri i Holstebro.

Bopæl: Chr. Wintersvej 73, 7500 Holstebro.

Børn:

VI D 5a

Per Kongsgaard Nielsen.

Født 11. jan. 1968 i Holstebro.

Han er skoleelev.

VID 5b

Claus Kongsgaard Nielsen.

Født 1. sept. 1971 i Holstebro.

Han er skoleelev.

VID 6

Anna Grethe Søndergaard.

Født 16. april 1944 i Holstebro.

Gift 3. feb. 1973 i Herrup kirke med

Steen Hornemann Friland, født 24. feb. 1951 i Sct. Markus sogn, Frederiksberg, søn af Bendt Friland og hustru Lizzie.

Anna Grethe Friland har været elev på Blåkilde Ungdomsskole. Hun er uddannet i Glasmagasinet i Holstebro og er nu kontorassistent på Linds kemiske fabrik i Holstebro. Ægteskabet er opløst. Bopæl: Rensborggade 33, 7500 Holstebro.

VI E

Martin Andersen Søndergaard.

Født 7. sept. 1907 i Lykkenshåb, Djeld, Sevel sogn.

Martin Søndergaard gik i Nørstoft skole og blev konfirmeret 2. okt. 1921 i Trandum kirke.

Martin Søndergaard fortæller følgende om sig selv:

»Jeg var ca. 18 år, da jeg købte min første stude bi; senere blev det til mange, en overgang omkring 100. I 1935 købte jeg 5 tdr. land sydvest for Herrup by lige op ad hovedvej 16. Her byggede jeg et hus med udhus og startede hønseri og rugeri. Under krigen, hvor landet var besat af tyskerne, og alt var uvist, solgte jeg det hele. I april 1949 købte jeg en ejendom, der lå ude på Mogenstrup hede; her var der 26 tdr. land jord med bygninger, 3 heste og 15 stk. kvæg og nogle høns; det gav jeg 2600 kr. for; der var ingen elektricitet, og jeg var fjerde ejer det forår. Her kunne jeg ikke holde ud til at være; sandet fæg, så solen lyste rødt det meste af dagen, og to måneder efter byttede jeg med en ejendom i Mogenstrup by. Efter nogle års forløb solgte jeg også dette og har siden været arbejdsmand og biavler. Et år fiskede jeg på Limfjorden, et år harpede jeg grus. I 1960 købte jeg sammen med min søster hus her i Sevel, hvor jeg i mange år var sygekasseopkræver og måler aflæser«.

Bopæl: Nautrupvej 10, Sevel, 7830 Vinderup.

VIF

Anna Andersen Søndergaard.

Født 11. marts 1910 i Lykkenshåb, Djeld, Sevel sogn.

Anna Søndergaard gik i Nørstoft skole; hun blev konfirmeret 13. april 1924 i Sevel kirke.

Anna Søndergaard skriver:

»Jeg er ugift, har haft forskellige pladser i huset bl.a. i Viborg hos arkitekt Jensen-Åris og i Vinderup hos læge Grill. I 1934 tog jeg kursus i kjolesyning i Holstebro. Efter fars død i 1935 var jeg hjemme i gården hos mor. Efter hendes død købte min bror Martin og jeg hus her i Sevel. I somrene 1960 og 61 var jeg på Kerteminde husflidshøjskole; siden tog jeg kursus i tilskæring på Elisabethskolen i Skive. I 10 år var jeg rengøringsassistent på Sevel skole, samtidig underviste jeg i husflid og lampeskærmesyning om aftenen. Nu som folkepensionist dyrker jeg en kær hobby, slægtsforskning, omfattede især min egen slægt, samt syning af skindtasker«.

Bopæl: Nautrupvej 10, Sevel, 7830 Vinderup.

VIG

Agnete Andersen Søndergaard.

Født 2. nov. 1911 i Lykkenshåb i Djeld, Sevel sogn.

Gift 29. marts 1948 i Sevel kirke med

Holger Bitsch, født 2. maj 1913 i Vridsted sogn, søn af smedemester Johan Bitsch og hustru Dorthea, Trevad.

Agnete Bitsch gik i skole i Nørstoft, og hun blev konfirmeret 11. april 1926 i Sevel kirke. Hun har haft forskellige pladser i huset, bl.a. på Skjern-egnen. I sommeren 1937 var hun elev på Nr. Nissum Højskole, og i 1941 var hun stuepige/elev på samme højskole.

Holger Bitsch har været arbejdsmand og har arbejdet meget med dræning; i mange år var han ansat på Viftrup savværk i Sevel sogn.

Han var enkemand, da han giftede sig med Agnete. Fra sit første ægteskab har han to børn:

1. **Sonja Kristine Bitsch**, født 12. maj 1940 i Hjerk. Hun blev gift 1. gang 27. marts 1960 i Trandum kirke med **Ove Jensen**, Kjeldbjerg. Han døde 16. jan. 1963. Sonja blev gift 2. gang 24. juni 1967 i Sevel kirke med **Hans Nielsen**, Dølby. Der er to børn i dette ægteskab: **Gitte**, født 16. feb. 1972 og **Lars**, født 8. marts 1976.

2. **Johan Konrad Bitsch**, født 19. juli 1942 i Mogenstrup, Sevel sogn. Han blev gift i Isenvad kirke 25. nov. 1967 med **Asta Inge Andersen**. I dette ægteskab er der to børn: **Heidi**, født 10. juni 1969 og **Ole**, født 17. feb. 1976.

Bopæl: Tingvej 63, Mogenstrup, 7800 Skive.

VIH

Dagny Andersen Søndergaard.

Født 7. juli 1913 i Lykkenshåb i Djeld, Sevel sogn.

Gift 24. nov. 1936 i Sevel kirke med

Aksel Marinus Nielsen (Mundbjerg), født 10. nov. 1905 i Gjellerup sogn, søn af husmand Niels Christian Nielsen og hustru Maren Jensen.

Død 19. nov. 1968 i Herrup, Sevel sogn. Begravet på Herrup kirkegård.

Dagny Mundbjerg har gået i skole i Nørstoft skole og blev konfirmeret 2. okt. 1927 i Sevel kirke. Som ung havde hun forskellige pladser i huset, bl.a. hos lærer P. Chr. Hougaard, Tange skole. Aksel Mundbjerg, som han i daglig tale kaldtes, var elev på Tommerup Højskole 1929-30. Han hjalp i mange år sin far med driften af gården Højgård i Herrup, som han selv overtog i 1943. Han holdt i mere end 30 år søndagsskole for børnene i den syd-østlige del af sognet. Bopæl: Fuglebakken, Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

VIH 1

Gunhild Mundbjerg Nielsen.

Født 20. marts 1938 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 14. nov. 1958 i Herrup kirke med

Gunner Filsø Pedersen, født 5. juni 1933 i Naur sogn, søn af landmand Jens Peder Filsø Pedersen og hustru Margrethe.

Gunhild Pedersen var elev på Tommerup Højskole 1957. Gunner Filsø Pedersen var elev på Nr. Nissum Højskole 1951-52 og på Hammerum Landbrugsskole 1956-57. Han aftjente sin værnepligt i Ålborg og Viborg. I 1958 købte de gården Birkkjær i Hodsager.

Bopæl: Birkkjær, Hodsager, 7490 Aulum.

Børn:

VIH 1a

Linda Filsø Pedersen.

Født 1. okt. 1960 i Hodsager sogn.

Hun var elev på Nr. Nissum Ungdomsskole og tog handelsskoleeksamen fra Holstebro 1979.

Bopæl: hjemme.

VIH 1b

Jens Peder Filsø Pedersen.

Født 22. feb. 1964 i Hodsager sogn.

Han går i skole i Aulum.

Bopæl: hjemme.

VIH 1c

Lisbeth Filsø Pedersen.

Født 18. dec. 1968 i Hodsager sogn.

Hun er skoleelev.

VIH 1d

Britta Filsø Pedersen.

Født 29. okt. 1972 i Hodsager sogn.

Hun er skoleelev.

VIH 2

Viggo Ernst Mundbjerg Nielsen.

Født 23. aug. 1939 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 30. marts 1968 i Brorstrup kirke med

Inger Jensen, født 15. dec. 1949 i Mejlbj sogn, datter af gårdejer Anders Jensen og hustru Petra Jensen, Mejlbj.

Viggo Mundbjerg Nielsen var elev på Tommerup Højskole 1963-64. Han var en tid bestyrer af gården for sin mor. Han er storbiavler og lastbilchauffør. Inger Nielsen er sygehjælper på Holstebro Centralsygehus. Ægteparret købte hus i Herrup 1975.

Bopæl: Fuglebakken 12, 7830 Vinderup.

Børn:

VI H 2a

Susanne Mundbjerg Nielsen.

Født 2. sept. 1968 i Herrup, Sevel sogn.

Hun er skoleelev.

VI H 2b

Henriette Mundbjerg Nielsen.

Født 2. april 1970 i Herrup, Sevel sogn.

Hun er skoleelev.

VI H 2c

Marianne Mundbjerg Nielsen.

Født 8. maj 1977 i Holstebro.

VI H 3

Henning Verner Mundbjerg Nielsen.

Født 10. jan. 1941 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 24. okt. 1970 i Brorstrup kirke med

Lene Dalum, født 9. maj 1950 i Mejlbysogn, datter af fhv. gårdejer Johannes Dalum og hustru Stinne.

Henning Mundbjerg Nielsen var elev på Rinke-næs Ungdomsskole 1957-58. Han er uddannet som automekaniker og har erhvervet sig flyvercertifikat. Han er ansat som kølemontør i Thorning. Lene Nielsen er sygehjælper på Viborg Amtssygehus.

Bopæl: Teglmærken 66, 8800 Viborg.

Børn:

VI H 3a

Anna Mette Mundbjerg Nielsen.

Født 18. feb. 1974 i Viborg.

VI H 3b

Sine Mundbjerg Nielsen.

Født 18. nov. 1979 i Viborg.

VI H 4

Arne Mundbjerg Nielsen.

Født 18. nov. 1942 i Herrup, Sevel sogn.

Han er stærkt hørehæmmet og har været elev på Statens Døveskole i Nyborg 1951-60. En tid var han lastbilchauffør. Han ejer nu sammen med sin bror, Børge, fødehjemmet.

Bopæl: Højgård, Herrup, 7830 Vinderup.

VI H 5

Rita Mundbjerg Nielsen.

Født 12. okt. 1945 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 20. juli 1968 i Herrup kirke med

Ove Henning Bohsen, født 21. maj 1944 i Hedensted sogn, søn af formand Peder Bohsen og hustru Kristine.

Rita Bohsen var elev på Blåkilde Ungdomsskole 1962. Hun tog handelsskoleeksamen fra Holste-

bro 1966, hvorpå hun fik kontoruddannelse i Herning. Ove Henning Bohsen har haft pladser ved landbruget. Han var elev på Haslev Højskole 1964-65 og på Hammerum Landbrugsskole 1966-67. Han er i bestyrelsen for RDM-kvægavlfor-ening. Ægteparret havde først en gård i forpagtning i Ørre; i 1974 købte de en gård i Studsgård. Bopæl: Vestergård, Studsgård, 7400 Herning.

Børn:

VI H 5a

Helene Bohsen.

Født 5. feb. 1970 i Ørre sogn.

Hun er skoleelev.

VI H 5b

Vibeke Bohsen.

Født 16. dec. 1971 i Ørre sogn.

Hun er skoleelev.

VI H 5c

Birgitte Bohsen.

Født 10. juni 1978 i Studsgaard.

VI H 6

Børge Mundbjerg Nielsen.

Født 31. jan. 1950 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 11. okt. 1975 i Ejsing kirke med

Kristiane Nielsen, født 25. okt. 1951 i Ejsing sogn, datter af gårdejer Ebbe Nielsen og hustru Anna, Ejsing.

Børge Mundbjerg Nielsen er læreruddannet fra Nr. Nissum 1978. Kristiane Nielsen er uddannet børnehavelærer fra Viborg 1975. Hun har været ansat som børnehaveklasselærer i Frelsens Hærs børnehave i Holstebro og er nu ansat ved Herrup skole. Ægteparret overtog jan. 1979 sammen med Arne Mundbjerg Nielsen fødehjemmet.

Bopæl: Højgård, Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

VI H 6a

Karen Mundbjerg Nielsen.

Født 6. sept. 1979 i Herrup, Sevel sogn.

VI H 7

Frida Mundbjerg Nielsen.

Født 25. nov. 1952 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 16. dec. 1972 i Herrup kirke med

Edmund Olesen, født 9. dec. 1944 i Viftrup, Haderup sogn, søn af landmand Thomas Olesen og hustru Karla.

Frida Olesen har realeksamen fra Vinderup. Hun var elev på Testrup Sygeplejeskole og er uddannet som sygeplejerske i Holstebro, hvor hun nu er assistent. Edmund Olesen er ansat som specialarbejder på møbelfabrikken Domino i Holstebro.

Bopæl: Elkjærvej 7, Mejrup, 7500 Holstebro.

VI H 8

Tove Mundbjerg Nielsen.

Født 3. marts 1957 i Herrup, Sevel sogn.

Bofællesskab med **Carsten Slot Jakobsen**, født 9. maj 1956 i Asp sogn, søn af gårdejer Oluf Jakobsen og hustru Erna, Linde.

Tove Mundbjerg Nielsen har realeksamen fra Vinderup. Hun har været på Hammerum Hus-holdningsskole og er efter handelseksamen ud-dannet som ekspeditrice i Holstebro. Carsten Slot Jakobsen ejer en maskinstation i Linde.

Bopæl: Aspvej 7, Linde, 7500 Holstebro.

VI J

Karen Andersen Søndergaard.

Født 22. juni 1914 i Lykkenshåb i Djeld, Sevel sogn.

Død 3. feb. 1915 i Djeld.

VI K (tvilling til VI J)

Ingrid Andersen Søndergaard.

Født 22. juni 1914 i Lykkenshåb i Djeld, Sevel sogn.

Død 18. nov. 1914 i Djeld.

VIL

Karl Andersen Søndergaard.

Født 7. dec. 1915 i Lykkenshåb, Djeld, Sevel sogn.

Død 17. marts 1916 i Djeld.

VIM (tvilling til VI L)

Ingrid Andersen Søndergaard.

Født 7. dec. 1915 i Lykkenshåb, Djeld, Sevel sogn.

Død 22. dec. 1915 i Djeld.

Begge disse børn blev straks efter fødslen hjemme-døbt af faderen.

VIN

Karen Ingrid Andersen Søndergaard.

Født 4. juli 1918 i Lykkenshåb i Djeld, Sevel sogn.

Død 9. juli 1976 i Lykkenshåb i Djeld. Begravet på Sevel kirkegård.

Gift 3. april 1939 i Sevel kirke med

Knud Emil Olesen, født 27. juli 1915 i Sevel sogn, søn af landmand Christian Olesen og hustru Sørine Kristine Kristensen, Karstoft.

Død 9. jan. 1965 i Lykkenshåb, Djeld. Begravet på Sevel kirkegård.

Ingrid Olesen gik i skole i Nørstoft og blev konfirmeret 2. okt. 1932 i Sevel kirke. Som ung havde hun forskellige pladser i huset på sin hjemegn. Ved deres giftermål købte ægteparret gården »Vester Skovhus« i Sevel sogn. Denne solgte de i 1943, hvorefter de købte gården »Øster Vinggård« i Djeld. Da Ingrid Olesens mor var død i 1960, overtog ægteparret Lykkenshåb efter hende. Efter sin mands død drev Ingrid Olesen gården videre, indtil sønnen, Anders Christian Olesen overtog den 1. jan. 1973, men Ingrid Olesen blev i gården til sin død.

Børn:

VIN 1

Bent Olesen.

Født 16. sept. 1940 i Vester Skovhus i Sevel sogn.

Gift 11. dec. 1965 i Hammershøj kirke med

Ely Andersen, født 6. april 1942 i Hammershøj sogn, datter af uddeler Ingvar Andersen og hustru Karen Margrethe Andersen.

Bent Olesen var landbrugsmedhjælper, indtil han begyndte på Nr. Nissum seminarium, hvorfra han blev dimitteret som lærer 1963. 1963-64 var han soldat ved Jyske Telegrafregiment i Århus. Indtil 1969 var han og hans kone, der blev lærer fra Skive Seminarium 1965, begge lærere ved Vejrum-Viskum fællesskole. Siden har de været ansat ved Agerbæk skole i Helle kommune, hvorfra de i 1979 fik 2 års orlov til at tage til Grønland.

Bopæl: Postboks 118, 3952 Jakobshavn, Grønland.

Børn:

VIN 1a

Lars Olesen.

Født 5. juni 1966 i Vejrumbro.

Han er skoleelev.

VIN 1b

Thomas Olesen.

Født 3. nov. 1970 i Esbjerg.

Han er skoleelev.

VIN 2

Kirsten Rita Olesen.

Født 31. dec. 1941 i Vester Skovhus, Sevel sogn.

Gift 23. nov. 1968 i Sevel kirke med

Abel Madsen Petersen, født 23. juni 1938 i Skrydstrup sogn, søn af gårdejer Villads Hansen Petersen og hustru Kitty Holst.

Kirsten Petersen gik i Nørstoft skole, og 1959 var hun elev på Rinkenæs Ungdomsskole, hvor hun senere var kokkepige 2½ år. Hun har været elev på Struer Husholdningsskole og Ankerhus Husholdningsseminarium. Uddannede sig derefter som økonom på sygehuse i Holstebro og Ålborg og ophold på Økonomaskolen i København. Abel Petersen var på Idrætshøjskolen i Sønderborg 1955-56. Han har arbejdet i Sverige og i Canada i uranminer. Han afsluttede sin militærtjeneste som korporal i Haderslev. 1961-62 var han elev på Korinth Landbrugsskole. Efter at have ejet en gård i Lille Andst købte han i 1964 sin fars gård, Ankerhøjgård, i Skanderup sogn. I 1968 købtes en naboejendom til. Gården drives med fedkvæg.

Bopæl: Ankerhøjgård, Nagbøl, 6640 Lunderskov.

Børn:

VIN 2a

Knud Anker Petersen.

Født 18. okt. 1969 i Kolding.

Han er skoleelev.

VIN 2b

Vita Debbie Petersen.

Født 18. dec. 1970 i Kolding.

Hun er skoleelev.

VIN 2c

Hans Villads Petersen.

Født 13. sept. 1972 i Kolding.

Han er skoleelev.

VIN 2d

Lene Petersen.

Født 12. jan. 1974 i Kolding.

VIN 3

Anders Kristian Olesen.

Født 3. juli 1943 i Vester Skovhus, Sevel sogn.

Han har gået i skole i Nørstoft. Han er uddannet ved landbruget og var 1963-64 9 måneder på Hammerum Landbrugsskole. Han aftjente sin værnepligt ved C. F.-kasernen i Sæby. Den 1. jan. 1973 overtog han Lykkenshåb i Djeld efter sin mor for 425.000 kr.

Bopæl: Lykkenshåb, Djeld, 7830 Vinderup.

VIN 4

Svend Erik Olesen.

Født 3. juni 1945 i Øster Vinggård, Djeld, Sevel sogn.

Gift 9. aug. 1969 i Idum kirke med

Elka Johanne Kallesøe Nielsen, født 27. feb. 1943 i Nr. Nissum sogn, datter af gårdejer Jens Peder Kallesøe Nielsen og hustru Erna Rigmor Kloster Andersen, Idumlund.

Død 5. april 1980 i Sørvad. Begravet på Holstebro kirkegård.

Svend Erik Olesen gik i skole i Nørstoft og var 1960-61 elev på Rinkenæs Ungdomsskole. 1963-64 var han soldat i Viborg. 1964-65 var han på Haslev Højskole. Derefter blev han uddannet i herreekvipering hos Weilstrup i Holstebro, hvor han stadig er ansat. Elka Olesen har været elev på Rydhave Ungdomsskole og blev 1963 færdig med en uddannelse som damefrisør. Hun drev sin egen damesalon i ægteparrets eget hus i Sørvad.

Bopæl: Langgade 20, 7550 Sørvad.

Børn:

VIN 4a

Charlotte Kallesøe Olesen.

Født 7. juli 1972 i Sørvad.

Hun er skoleelev.

VIN 4b

Jens Peder Kallesøe Olesen.

Født 10. aug. 1975 i Sørvad.

VIN 5

Jens Christian Olesen.

Født 4. jan. 1947 i Øster Vinggård i Djeld, Sevel sogn.

Han har gået i skole i Nørstoft og var 1962-63 elev på Rinkenæs Ungdomsskole. 1967 blev han indkaldt til militærtjeneste på C. F.-kasernen i Sæby. Han har arbejdet ved landbruget, indtil han i 1968 blev ansat som lastvognschauffør i Sørvad, hvor han har været siden.

Bopæl: Tværvej 3, 7550 Sørvad.

VIN 6

Harry Ingomar Olesen.

Født 22. feb. 1949 i Øster Vinggård i Djeld, Sevel sogn.

Gift 22. sept. 1973 i Svstrup kirke med

Karen Krogh Nielsen, født 16. juni 1948 i Svstrup sogn, datter af gårdejer Vagn Nielsen og hustru Signe Krogh, Grauballe.

Harry Olesen har gået i skole i Nørstoft og Sevel. Han tog realeksamen i Vinderup og handels-skoleeksamen i Holstebro. Han blev derefter kontoruddannet på et revisionskontor i Viborg og har taget HD-eksamen i Århus. Karen Krogh Olesen er uddannet som ekspeditrice. Ægteparret bor i eget hus i Silkeborg.

Bopæl: Uglesøvej 46, 8600 Silkeborg.

Børn:

VIN 6a

Søren Krogh Olesen.

Født 21. nov. 1974 i Silkeborg.

VIN 6b

Gitte Krogh Olesen.

Født 30. juni 1977 i Silkeborg.

VII

Karen Madsen

OG

Niels Pedersen

Karen og Niels Pedersen.



VII

Karen Madsen

OG

Niels Pedersen

VII

Karen Madsen.

Født 6. marts 1877 i Herrup, Sevel sogn.

Død 1. okt. 1906 på Holstebro sygehus. Begravet på Sevel kirkegård.

Gift 22. sept. 1905 i Sevel kirke med

Niels Pedersen, født 9. dec. 1878 i Haderup sogn, søn af boelsmand Christen Pedersen og hustru Dorthea Nielsen, Haderis.

Død 30. marts 1949 i Vester Herrup. Begravet på Herrup kirkegård.

Karen Pedersen var døbt i Sevel kirke 29. marts 1877, båret af gårdkone Kirsten Marie Laursen, Vroue; fadderne var gårdmand Jens Christensen i Søgård, gårdmand Anders Chr. Gregersen i Herrup og boelsmand Ole Jensen og hustru Sidsel Andreasen i Mundbjerg. Hun blev konfirmeret i Sevel kirke 5.

april 1891 med kraktererne mg÷ i kundskab og mg i opførsel.

Karen og Niels Pedersen købte ved deres giftermål en gård i Vester Herrup, hvor Karen året efter, den 30. aug. 1906 fødte *en dødfødt dreng*.

En måned efter døde så Karen selv, kun 29 år gammel.

Niels Pedersen var derefter enkemand i 27 år, men blev så i 1933 gift 2. gang med Kathrine Pedersen, som var enke efter Peder Anton Pedersen, kaldet Anton Pilgaard. Fra dette ægteskab bragte Kathrine Pilgaard syv børn med sig ind i det nye ægteskab; dem blev Niels Pedersen en god og kærlig plejefar for.

Angående Kathrine Pedersen og hendes første ægtefælle Peder Anton Pedersen og deres efterkommere se iøvrigt Mundbjerg slægten IV J, side 196.

VIII

Jensine Madsen

Jensine Madsen.



VIII

Jensine Madsen

VIII

Jensine Madsen.

Født 7. dec. 1878 i Herrup, Sevel sogn.

Død 30. marts 1966 i Bjørnkær, Sevel sogn. Begravet på Herrup kirkegård.

Jensine Madsen blev døbt i Sevel kirke den 29. dec. 1878 og blev båret af gårdkone Maren Jensen, Christen Olesens kone i Vester Herrup. Han selv stod fadder sammen med Anders Chr. Gregersen, Herrup, indsidder Lars Olesen, Søgaard, og boelskone Sidsel Andreasen i Mundbjerg. Hun blev konfirmeret 9. april 1893 i Sevel kirke med karaktererne mg både i kundskab og opførsel.

Jensine Madsens søstersøn, gårdejer Arne Jacobsen, Bjørnkær, fortæller følgende om »moster Sine«, som hun i daglig tale kaldtes:

Jensine Madsen var ugift og var i mange år hjemme i gården i Herrup; da moderen døde i 1915, overtog sønnen, Jens Madsen, gården, således at faderen, Jacob Madsen, skulle have aftægt i gården; og da Jens Madsen var ugift, blev moster Sine hos broderen som husbestyrerinde. Da så Jens Madsen i

1923 blev gift med Kirstine Nielsen, havde moster Sine forskellige pladser, indtil hun købte hus i Herrup, hvorefter hun lærte fransk vask og strygning, som hun praktiserede i mange år. Senere blev hun kokekone.

Moster Sine var en sjælden god og retfærdig kvinde, som ville gøre alt for sine medmennesker. Hun var meget afholdt både af familien og af de mennesker, hun kom i berøring med. Moster Sine var som nævnt ugift og havde selv ingen børn; men hendes søskendes børn holdt meget af hende, vel nok især vi otte søskende, som boede nabo til hendes hjem. Jeg, der var den ældste, fandt vej op til moster, så snart jeg kunne gå, og hun overøste mig med sin kærlighed. Da jeg skulle præsentere min pige og senere kone, Ruth, for moster, og hun havde taget hende god, da måtte jeg dele hendes kærlighed med Ruth, og vor store børneflokk blev mosters et og alt. Da moster Sine ikke længere kunne klare sig selv, flyttede hun ned til os på Toftgård, og her døde hun. Vi mindes hende som en opofrende og taknemlig kvinde, som hele familien på Toftgård holdt meget af.

IX

Maren Anine Jacobine Madsen

OG

Jens Andersen (Søndergaard)

SAMT

deres efterkommere

*Bagest fra Venstre: Viggo, Agnes, Anny, Magda, moster Sine, Grethe og Henning, Kaj, Christian.
2. række: Karen, Anine og Jens, Bodil, Thilde, Elna. Foran: Jacob, Gitte, Jens og Ketty.*



IX Maren Anine Jacobine Madsen, Jens Andersen (Søndergaard)	A Bothilde Marie Andersen Kai Nielsen	[1 Bodil Nielsen	[a Adam V. B. Cruse	
			Lars V. B. Cruse		b Jacob L. B. Cruse	
	B Jacob Andersen Magda K. Madsen	[1 Harry Andersen	[
			2 Ninna Andersen Per Bay			
	C Anders Andersen					
	D Magda H. Andersen Sv. Aage Møller					
	E Agnes Kr. Andersen					
	F Karen M. Andersen J. Viggo Jensen (Rout)	[1 Jacob Rout			
			Susanne Jacobsen			
	G Kristian R. Andersen Elna Nielsen	[1 Jens Søndergaard Andersen	[a John Andersen	
Grete K. Kristensen			b Leif Andersen		c Keld Andersen	
H Henry Andersen Anny Andersen	[1 Ketty Andersen				
		2 Henny Andersen				
J Henning A. Andersen Grethe Pedersen						

IX

Maren Anine Jacobine Madsen

OG

Jens Andersen (Søndergaard)

SAMT

deres efterkommere

IX

Maren Anine Jacobine Madsen.

Født 18. maj 1881 i Herrup, Sevel sogn.

Død 8. nov. 1958 på Holstebro sygehus. Begravet på Herrup kirkegård.

Gift 4. dec. 1903 i Sevel kirke med

Jens Andersen (Søndergaard), født 10. april 1873 i Djeld, Sevel sogn, søn af gårdmand Anders Hansen og hustru Bodil Marie Nielsdatter, Søndergård i Djeld.

Død 13. juni 1957 i Herrup. Begravet på Herrup kirkegård.

Ved dåben den 6. juni 1881 i Sevel kirke blev Anine båret af Ane Margrethe Andersen, og fadderne var gårdmand Anders Chr. Gregersen, gårdmand Christen Olesen og boelsmand Søren Jensen Smed, alle af Herrup, samt gårdkone Maren Cathrine Jensen fra Søgårde. Hun blev konfirmeret i Trandum

kirke med karakteren mg både for kundskab og opførsel.

Sønnen Christian fortæller følgende om sine forældre:

»Far købte i 1903 8 tdr. land fra sin fødegård, Søndergård, i Djeld for 1500 kr. og byggede samme år herpå stuehus, lade og kostald. Året efter købte han yderligere 5 tdr. land for 700 kr.

Vi var otte søskende, og der var ikke meget at rutte med, men vi fik da både føde og klæder. I 1933 var der stor arbejdsløshed, da var der 2-3 måneder, vi var fire voksne børn hjemme, fordi det var umuligt at få arbejde, så da skulle der for alvor spares«.

Begge ægtefæller tog del i Indre Missions arbejde; Jens Andersen var i to perioder medlem af Sevel menighedsråd. Efter at de havde afstået ejendommen i Djeld til sønnen Christian, købte de hus i Herrup, hvor de levede deres sidste år.

Maren Anine Jacobine Madsens og Jens Andersen (Søndergaards) efterkommere

IX A

Bothilde Marie Andersen.

Født 6. nov. 1904 i Djeld, Sevel sogn.

Gift 11. feb. 1940 i København med

Kai Nielsen, født 26. feb. 1915 i Frederikshavn, søn af værftsarbejder Jens Martin Nielsen og hustru Johanne Margrethe Olsen.

Bothilde Nielsen er uddannet som sygeplejerske på Århus kommunehospital og var i nogle år operationssygeplejerske på neurokirurgisk afdeling. Siden 1944 har hun hjulpet sin mand i dennes virksomhed. Kai Nielsen er uddannet indenfor kolonial og papir. Han driver nu en fabrik for galanterivarer.
Bopæl: Kildegårdsvænge 21, 2900 Hellerup.

Børn:

IX A 1

Bodil Nielsen.

Født 26. marts 1944 på Bispebjerg.

Gift 20. april 1974 i Gentoft kirke med

Lars Valentin Bang Cruse, født 1. sept. 1942 i Gentoft, søn af forretningsindehaver Mogens Cruse og hustru Ellen Margrethe.

Bodil Cruse er uddannet som pædagog og har været børnehaveleder, men har nu halvdagsjob i en vuggestue. Lars Cruse er medindehaver af faderens parfumeriforretning en gros.

Bopæl: Spurveskjulsparken 3, 2830 Virum.

Børn:

IX A 1a

Adam Valentin Bang Cruse.

Født 15. maj 1975 i Virum.

IX A 1b

Jacob Lars Bang Cruse.

Født 5. april 1979 i Virum.

IX A 2

Birgitte Nielsen.

Født 15. juli 1949 i Gentofte.

Gift 18. marts 1972 i Kornerup kirke med

Allan Andreassen, født 17. sept 1948 i Baldersbrøn-
de, søn af gårdejer Hans Henning Andreassen og
hustru Hanna Lang.

Birgitte Andreassen er teknisk tegner og har, si-
den hun var 18 år, været ansat på matrikelsdirek-
toratet. Allan Andreassen blev uddannet inden for
shipping, men han er nu ansat som gartner i Bern-
storffparken.

Bopæl: Kornager 206, 2980 Kokkedal.

IX B

Jacob Andersen.

Født 28. maj 1906 i Djeld, Sevel sogn.

Død 21. aug. 1950 i Hostrup ved Vejle. Begravet på
Sevel kirkegård.

Gift 25. sept. 1932 i Sevel kirke med

Magda Kirstine Madsen, født 3. juli 1912 i Djeld, Se-
vel sogn, datter af gårdejer Peder Madsen og hustru
Henriette Nielsen, Vinggård i Djeld.

Jacob Andersen drev først en købmandshandel i
Djeld, senere havde ægteparret en købmandshandel
i Borbjerg. Indtil sin død var Jacob Andersen auto-
mobilforhandler i Hostrup ved Vejle. Magda Ander-
sen er gift 2. gang med Erhardt Hedegaard, født 28.
sept. 1919 i Rom sogn.

Bopæl: N. Petersensvej 24, 7500 Holstebro.

Børn:

IX B 1

Harry Andersen.

Født 21. marts 1934 i Djeld, Sevel sogn.

Død samme år. Begravet på Sevel kirkegård.

IX B 2

Ninna Andersen.

Født 12. juli 1940 i Borbjerg sogn.

Gift 28. marts 1964 i Sevel kirke med

Per Bay, født 4. okt. 1940 i København, søn af ma-
jor Jens Chr. Jensen og hustru Frida Sigrud Bay,
Herning.

Ninna Bay blev udlært som damefrisør i Hol-
stebro 1962. Forinden havde hun i 1955 været elev
på Boruphus Efterskole. Hun arbejder nu med
keramik. Per Bay blev uddannet som elektriker i
Holstebro og er derpå uddannet som ingeniør i
Århus. Han er nu ansat ved Electromatic i Had-
sten.

Bopæl: Hedeskovvej 56, 8520 Lystrup St.

Børn:

IX B 2a

Bo Flemming Bay.

Født 4. sept. 1964 i Holstebro.

Han er skoleelev.

IX B 2b

Jesper Bay.

IX C

Anders Andersen.

Født 5. nov. 1907 i Djeld, Sevel sogn.

Han blev døbt straks efter fødslen af jordemo-
deren.

Død samme dag. Begravet på Sevel kirkegård.

IX D

Magda Helene Andersen.

Født 5. okt. 1908 i Djeld, Sevel sogn.

Gift 6. juni 1954 i Herrup kirke med

Svend Aage Møller, født 11. feb. 1893 i Struer, søn af
lokomotivfører Frederik Julius Møller og hustru
Hansine Sofie Hansen.

Død 18. marts 1971 i Sorø.

Magda Møller blev uddannet som sygeplejerske i
Viborg. Senere har hun gennemgået uddannelsen til
sundhedsplejerske på Århus Universitet. Og som så-
dan har hun virket i over 27 år i Sorø. Svend Aage
Møller var sidst maskinchef ved DSB på overfarten
over Storebælt, men han har tidligere sejlet i uden-
rigsfart. Ved giftermålet med Magda var han enke-
mand.

Bopæl: Storegade 37 III, 4180 Sorø.

IX E

Agnes Kirstine Andersen.

Født 29. dec. 1910 i Djeld, Sevel sogn.

Hun er uddannet som købmand; først var hun
hos sin bror Jacob i Djeld, derpå kom hun i lære i
Vinkel ved Viborg. Efter forskellige pladser blev
hun ansat som førstedame i en brugsforening i
Odense, hvor hun også har været kassedame. En tid
bestyrede hun Schous i Odense, indtil hun fik egen
forretning i kolonial og trikotage.

Bopæl: Sanderumvej 41, 5250 Odense SV.

IX F

Karen Marie Andersen.

Født 2. feb. 1913 i Djeld, Sevel sogn.

Gift 8. maj 1948 i Sevel kirke med

Viggo Jensen (Rout), født 11. maj 1914 i Borbjerg
sogn, søn af landmand Jens Rout Jensen og hustru
Mariane Kristensen, Kjelsmark.

Karen Jensen var en tid husholderske for sin
bror Christian, og hun har haft pladser i Køben-
havn mest på pensionater. Hun har indtil for et par
år siden været ansat på Holstebro Centralsygehus
som rengøringsassistent. Ægteparret havde først en
ejendom i Ryde, men flyttede senere til Holstebro,

hvor Viggo Jensen er specialarbejder, ansat ved Holstebro Dagblad.

Bopæl: Frøjkvej 17, 7500 Holstebro.

Barn:

IX F 1

Jacob Rout.

Født 22. juni 1951 i Ryde sogn.

Gift 6. jan. 1979 i Holstebro sognekirke med

Susanne Jacobsen, født 2. okt. 1955 i Holstebro, datter af portør Alfred Jacobsen og hustru Anne Marie Sørensen.

Jacob Rout er ansat som vagtmester hos Falck. Susanne Rout er uddannet som sygehjælper på Holstebro sygehus, hvor hun nu er ansat.

Bopæl: Bachsvej 108, 7500 Holstebro.

IX G

Kristian Ricardt Andersen.

Født 7. feb. 1916 i Djeld, Sevel sogn.

Gift 8. maj 1948 i Sevel kirke med

Elna Nielsen, født 26. nov. 1927 i Djeld, Sevel sogn, datter af landmand Lars Nielsen og hustru Anna Jacobsen, Svendshede.

Kristian Andersen fortæller:

»Jeg har gået i Nørstoft skole, 3 dage om ugen i 7 år. Derefter har jeg været ved landbruget, fra jeg blev konfirmeret i 1930. I 1942 overtog jeg mit fødehjem med 13 tdr. land samt 4 tdr. land i Møgelose for den sum af 21.000 kr. I 1955 købte jeg 2 tdr. land af min nabo for 3600 kr, og i 1967 købte jeg 11 tdr. land, som kom til at koste 60.000 kr. med omkostninger og kurstab.

I 1960 byggede vi 200 kvdm. kostald, da var arbejdslønnen til murermesteren 7 kr. i timen, men da vi i 1965 byggede 180 kvdm. til stalden, var timelønnen steget til 15 kr.

År 1973 overtog vor søn Jens Andersen gården, men da var vi nået så langt i tiden, at myndighederne sagde: »Så meget skal den koste, ellers skal I betale arveafgift!« Så gården kom til at koste 379.600 kr. Samme år byggede vi hus i Djeld by på 134 kvdm. Vi lavede selv det meste af arbejdet, så det blev ikke så dyrt, ca. 125.000 kr.

Nu arbejder min hustru som sygehjælper på Sevel alderdomshjem, og jeg arbejder en del ved murerfaget.

Bopæl: Djeldvej 54, 7830 Viaderup.

Barn:

IX G 1

Jens Søndergaard Andersen.

Født 15. april 1949 i Djeld, Sevel sogn.

Gift 19. maj 1973 i Holstebro kirke med

Grete Kristine Kristensen, født 6. okt. 1952 i Holstebro, datter af arbejdsmand Martinus Kristensen og hustru Ruth Sørensen.

Jens Søndergaard Andersen har været elev på Rydhave Ungdomsskole og var 1970-71 på Hammerum Landbrugsskole. Han har deltaget i spejderarbejde. Grete Andersen har indtil giftermålet haft pladser i huset.

Bopæl: Djeldvej 57, 7830 Vindeup.

Børn:

IX G 1a

John Andersen.

Født 17. marts 1974 i Djeld, Sevel sogn.

IX G 1b

Leif Andersen.

Født 20. aug. 1975 i Djeld, Sevel sogn.

IX G 1c

Keld Andersen.

Født 11. juni 1976 i Djeld, Sevel sogn.

IX H

Henry Andersen.

Født 14. maj 1918 i Djeld, Sevel sogn.

Død 25. juni 1951 på Odense Sygehus. Begravet på Ejby kirkegård.

Gift 25. jan. 1947 i Hospitalskirken, Odense med

Anny Andersen, født 20. dec. 1919 i Kappendrup, datter af snedkermester Hans Christian Andersen og hustru Eline Marie Knop.

Henry Andersen arbejdede ved landbruget og i købmandsforretning hos sin bror Jacob. Efter at være flyttet til Fyn begyndte han en fremstilling af trælegetøj og oparbejdede efterhånden en større virksomhed. Anny Andersen lærte syning på Fagskolen i Odense. Efter sin mands død genoptog hun syningen og har nu været på systue i 27 år.

Bopæl: Nansensgade 16, 5000 Odense.

Børn:

IX H 1

Ketty Andersen.

Født 21. nov. 1947 i Ejby sogn.

Hun er teknisk assistent og er stærkt kunstinteresset, hvorfor hun i øjeblikket opholder sig på et kunstakademi i Italien.

Bopæl: hjemme.

IX H 2

Henny Andersen.

Født 20. maj 1951 i Ejby sogn.

Hun er teknisk assistent i firmaet Samfundsteknik i Århus; fra 1975 til 79 opholdt hun sig i Belgien, ansat som kontordame ved EF hovedkvarteret.

Bopæl: hjemme.

IX J

Henning Arne Andersen.

Født 26. nov. 1920 i Djeld, Sevel sogn.

Gift 10. juni 1953 i Borbjerg kirke med

Grethe Pedersen, født 10. juni 1930 i Borbjerg sogn, datter af centralbestyrer Christian Antonius Pedersen og hustru Katrine Christensen.

Henning Andersen var i nogle år automekaniker i Borbjerg. Han er nu ansat på Specialfabrikken i Vinderup. Grethe Andersen er rengøringsassistent på Borbjerg skole.
Bopæl: Naltoftevej 29, Borbjerg, 7500 Holstebro.

X

Peder Christian Madsen

OG

Karen Kirstine Kristensen

SAMT

deres efterkommere

Kirstine og Peder Chr. Madsen omgivet af familien. Fra venstre: Rigmor, Martha Madsen, Sigfred Mathiesen, Dagny, Jakob Jensen, Ole Lykkeskov, Marie Madsen, Carlo, Magda, Jacob, Nora og Kristen.



X Peder Christian Madsen, Karen Kirstine Kristensen	A død som spæd		
	B K. Eleonora K. Madsen Jacob Jensen	1 Birthe Kirstine Jensen Kaj Aage Nielsen	a Asger Nielsen b Dorte Nielsen c Helle Nielsen
		2 Villads P. Chr. Jensen Hanne N. Olesen	a Jakob Jensen b Lars Jensen
	C Jacob Carlo M. Madsen Marie Slot Pedersen	1 Grethe Slot Madsen Finn Tingleff	a Peder Tingleff b Lone Tingleff
		2 Ruth Madsen Arne O. Nielsen	a Allan O. Nielsen b Jane O. Nielsen
		3 Bent Madsen	
	D Magda Marie Madsen Ole M. L. Lykkeskov	1 Finn V. Lykkeskov Erna Søndergaard	a Hanne Lykkeskov b Ole Lykkeskov c Ebbe Lykkeskov
		2 E. Britt Lykkeskov Jens B. Jacobsen	a Brian K. Hestbæk b Vini Hestbæk c Gert L. Jacobsen
	E Dagny Amalie Madsen Sigfred Mathiesen	1 Vera K. Mathiesen	
		2 Thorkild Mathiesen Randi K. Jensen	a Torben K. Mathiesen b Berit K. Mathiesen c Henrik K. Mathiesen
	3 Bodil Mathiesen Torkild Bork	a Lisbeth Bork b Mogens Bork	
	1 Birthe A. Madsen Erling Pedersen	a Susanne A. Pedersen b Anitta B. Pedersen	
	2 John E. Madsen Magda A. Mikkelsen	a Torben B. Madsen b Dorte B. Madsen c Christina B. Madsen	
	3 Helge F. Madsen Irene L. Madsen	a Søren Madsen b Jesper Madsen	
F Kristen Henry Madsen Martha J. Hansen	4 Hanne Merete Madsen Henning Østergaard Jensen	a Dan Ø. Jensen b Ken Ø. Jensen	
	5 Ole Preben Madsen Eva Nielsen	a René Madsen b André Madsen	
	6 Knud Arne Madsen		
	7 Randi V. H. Madsen Hans Stefansen	a Heidi Stefansen b Lonni Stefansen	
	8 Ina Lis H. Madsen Tommy Nørskov	a Michael Nørskov	
	9 Jan B. H. Madsen		
	10 Lene K. H. Madsen		
G Jakob Madsen			
H Rigmor Lydia Madsen Elmo Christensen			

X

Peder Christian Madsen

OG

Karen Kirstine Kristensen

SAMT

deres efterkommere

X

Peder Christian Madsen.

Født 10. juni 1883 i Herrup, Sevel sogn.

Død 13. maj 1979 på Holstebro Sygehus. Begravet på Herrup kirkegård (knap 96 år gl.).

Gift 15. nov. 1906 i Sevel kirke med

Karen Kirstine Kristensen, født 23. april 1885 i Djeld, Sevel sogn, datter af gårdejer Kresten Hansen og hustru Karen Eriksen.

Død 31. jan. 1968 i Herrup. Begravet på Herrup kirkegård.

Peder Christian Madsen blev døbt i Sevel kirke 24. juni 1883, båret af Jens Madsens hustru, Ane Cathrine Pedersen, fra Fly; fadderne var husmand Jens Madsen, gårdmand Peder Madsen og hustru Ane Kirstine Nielsdatter, Vinggård, og gårdmand Jens Pedersen, alle af Fly. Han blev konfirmeret i Trandum kirke 3. okt. 1897 med karaktererne mg både i kundskab og opførsel.

Peder Christian Madsen har fortalt:

»Vi fik 30. tdr. land jord fra Herrupgård, hvorpå vi byggede en gård, og her boede vi indtil 1955, da overtog vor yngste søn, Jacob Madsen, gården, og vi fik bygget hus i Herrup by, Aldershvile.

Med tiden fik jeg mange tillidshverv, hvoraf jeg dog kun vil nævne, at jeg var i sognerådet i Sevel i 14 år og i skolekommissionen i 22 år«.

Datteren Dagny Mathiesen har skrevet følgende om sit hjem:

»Mit barndomshjem i Herrup har jeg altid sat meget højt; jeg tror, det kan siges, vi blev opdraget til gudsfrygt og nøjsomhed. Søndagen skulle være en helligdag, den dag skulle der ikke arbejdes med noget, der kunne gøres de andre dage. Vi så aldrig mor lave håndarbejde om søndagen. Samtalemøderne i Herrup blev dengang holdt om søndagen, vi børn kom også af og til med i kirke, men jeg husker særligt søndagsskolen, som Jacob Mundbjerg og Niels Mundbjerg ledede for os.

Juleaften var en aften, vi glædede os til som til ingen anden. Den aften gik mor med far ud at malke, og så måtte vi lege med vore julegaver imens; jeg husker særligt een juleaften, jeg var ca. 8 år, da fik jeg

en lyserød flonels natkjole, som mor havde syet, og så fik jeg et lille komfur, der kostede 50 øre; jeg var meget lykkelig, det var over al forventning, jeg skulle have begge dele.

Vi havde et stykke eng nede ved Karup å; det var en hel udflugt, når vi skulle bjerge høet derfra, vi havde en mil at køre dertil. Mor havde lavet en hvedebrødspandekage og rødgrød, som vi spiste til middag derude. Arbejdet var primitivt, jorden var så blød, at vi ikke kunne bruge hestekræfter, men anvendte høle og hånddrive. Når høet så var stakket, bar vi stakke op på det tørre på 2 bærestænger og fik det læsset på vognen, hvorefter vi kørte den lange vej hjem ad hedeveje med dybe hjulspor, så det kunne nok slingre noget med læsset«.

Da Peder Christian Madsen fyldte 90 år, pinsedag 1973, havde Holstebro Dagblad en samtale med ham.

»Jeg er bare et ganske almindeligt menneske, mig er der ikke noget særligt ved« siger den 90-årige, Peder Christian Madsen, når man spørger ham direkte. Det skal man heller ikke. Indirekte kan det i hvert fald aflæses, at man så ikke behøver at være noget særligt, for at der er bud efter en. Det har der været efter P. Chr. Madsen. Som et familiemedlem har udtrykt det:

»Det eneste, han ikke har været med i, er idrætsforeningens bestyrelse«:

Glæden ved tal, regning og matematik har ført til mange poster. Det blev til 14 år i sognerådet, fordelt over tre perioder.

»Vi havde god føling med folks økonomi, da jeg startede som medlem af sognerådet i 1921. Sognerådsmedlemmerne måtte nemlig selv ud at kræve den skat op, de havde pålignet folk. Det gjorde vi fire gange om året, og det tog sin tid, men det gav et godt indblik i forholdene rundt omkring. Jeg tror, vi lignede for i alt 80.000 kr. til det første budget, jeg var med til.

Vi mærkede aldrig noget videre til partipolitik; selv har jeg alle dage været venstremand, selvom jeg omkring den første verdenskrig hældede lidt til de radikale«.

Peder Chr. Madsen havde lutter ug'er, da han forlod skolen.

»Men det var vist helt almindeligt dengang« mindes han. En datter mener dog at kunne huske, at regning må han have været god til. I hendes skoletid måtte degnen nemlig ty til hjælp hos ham, da det kneb med at finde ud af en eksamensopgave.

Han var med fra brugsens start i Herrup, og det blev til 40 års arbejde som forretningsfører. Hertil kom så, at han var medlem af tilsynsrådet for Sevel sparekasse i 25 år. Samme antal år var han kommunal revisor. Han har siddet i sygekassens bestyrelse, været medlem af børneværnet og tillidsmand for forsikringselskabet MLU. Kirkeligt føler han sig mest tilknyttet Indre Mission.

I 1906 købte han en parcel af sin fødegård for 3000 kr, da det blev afgjort, at det skulle være ham og Kirstine, byggede han en gård for andre 3000 kr. Der var 20 tdr. land til stedet, senere købtes der dog mere til.

Det blev til syv børn, så der var livligt ved petroleumslampens skær, men Peder Christian Madsen havde nu sin egen måde at ordne tingene på, hvis det blev for overstadigt. »Han kunne styre os med øjne« fortæller en datter. Kikkede han op over brillerne, så var det ro i stuen.

Men Peder Christian Madsen er nu ellers ikke en tavs mand. Tværtom, kan han godt give en sang til bedste. Musikken og sangen har altid stået ham nær.

Peder Christian Madsens og Karen Kirstine Kristensens efterkommere

X A

Jakob Carlo Marthinus Madsen.

Født 18. sept. 1907 i Herrup, Sevel sogn.

Død 23. juni 1908 i Herrup og begravet på Sevel kirkegård.

X B

Karen Eleonora Kristine Madsen.

Født 2. juni 1909 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 21. sept. 1944 i Herrup kirke med

Jakob Jensen, født 12. marts 1904 i Trandum, Sevel sogn, søn af gårdejer Villads Jensen og hustru Birthe Marie Sørensen, Plomgård.

Nora Jensen var elev på Tommerup Højskole 1931. Hun har haft plads på Holstebro Missionshotel. En tid var hun husbestyrerinde hos sin bror Carlo. Jakob Jensen havde flere pladser på landet, inden han overtog fødehjemmet. Han har siddet i bestyrelsen for Mogenstrup brugsforening. Efter at ægteparret i 1975 afstod gården til sønnen Christian Jensen, flyttede de til Mogenstrup i et hus, de købte; Jacob Jensen arbejder dog dagligt på gården.

Bopæl: Mogenstrup, 7800 Skive.

Børn:

X A 1

Birthe Kirstine Jensen.

Født 13. april 1946 i Trandum Plomgård, Sevel sogn.

Gift 2. maj 1969 i Trandum kirke med

Kaj Aage Nielsen, født 4. feb. 1947 i Rødding sogn, søn af landmand Christian Nielsen og hustru Marie Nielsen.

Birthe Nielsen var elev på Rydhave Ungdomsskole 1963. Hun er dagplejemor under Spøttrup

kommune. Kaj Aage Nielsen er uddannet som pladesmed og har arbejdet på landbrugsmaskinefabrikker, nu på Klimabloc i Rødding.

Bopæl: Risvænget 85, Rødding, 7861 Balling.

Børn:

X A 1a

Asger Nielsen.

Født 10. jan. 1971 i Rødding sogn.

Han er skoleelev.

X A 1b

Dorte Nielsen.

Født 22. feb. 1973 i Rødding sogn.

X A 1c

Helle Nielsen.

Født 20. marts 1979 i Rødding sogn.

X A 2

Villads Peder Christian Jensen.

Født 18. okt. 1947 i Trandum Plomgård, Sevel sogn.

Gift 18. okt. 1975 i Trandum kirke med

Hanne Nørgaard Olesen, født 3. sept. 1956 i Mogenstrup, Sevel sogn, datter af barbermester Christian Erling Olesen og hustru Alma Nørgaard.

Christian Jensen har været elev på Nr. Nissum Ungdomsskole og på Hammerum Landbrugsskole. Hanne Jensen har været på handelsskole. Ægteparret deltager i KFUM og K's arbejde og har været medlemmer af sangkoret »Stroferne« i Mogenstrup. De overtog gården 1975.

Bopæl: Plomgård, Trandum, Vridsted, 7800 Skive.

Børn:

X A 2a

Jakob Jensen.

Født 15. april 1976 i Trandum Plomgård, Sevel sogn.

X A 2b

Lars Jensen.

Født 18. juni 1979 i Trandum Plomgård, Sevel sogn.

X C

Jakob Carlo Marthinus Madsen.

Født 30. maj 1910 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 27. april 1944 i No kirke med

Marie Slot Pedersen, født 30. dec. 1913 i No sogn, datter af landmand Morten Slot Pedersen og hustru Boline Kirstine Hansen Smidt.

Carlo Madsen købte i 1940 Vester Stoubæk i Aulum sogn for 38.000 kr. Og i 1972 solgte han gården for 415.000 kr. uden besætning og maskiner og med ret til at bo i stuehuset for livstid, ligesom han også må benytte 40 tdr. land af jorden og staldbygningerne indtil 1982, for en pris af 40 tdr.byg årligt. Marie Madsen var før sit giftermål assistent på institutioner, således Seden Enggård optagelseshjem, senere ved åndssvageforsorgen i Skanderborg og Brejning. 1930-31 var hun elev på Tommerup Højskole. Bopæl: Vester Stoubæk, 7490 Aulum.

Børn:

X C 1

Grethe Slot Madsen.

Født 17. nov. 1945 i Aulum sogn.

Gift 29. marts 1969 i Aulum kirke med

Finn Tingleff, født 19. maj 1947 i Roskilde, søn af Holger Tingleff og hustru Anne.

Grethe Tingleff er kontoruddannet på Aulum kommunekontor. Hun er nu dagplejemor. Finn Tingleff er bankuddannet i Roskilde og er nu fuldmægtig i Danske Bank i Kolding. Bopæl: Toftevej 33, 6051 Almind.

Børn:

X C 1a

Peder Tingleff.

Født 30. dec. 1969 i Hedehusene.

Han er skoleelev.

X C 1b

Lone Tingleff.

Født 20. okt. 1972 i Hedehusene.

Hun er skoleelev.

X C 2

Ruth Madsen.

Født 14. april 1947 i Aulum sogn.

Gift 5. april 1969 i Aulum kirke med

Arne Overgaard Nielsen, født 4. april 1947 i Hørdum sogn, søn af kirkebetjent Aksel Peter Nielsen og hustru Martine Overgaard, Jegindø.

Ruth Nielsen er uddannet på kontor hos regnskabskonsulent Eriksen i Aulum. Hun er nu dagplejemor. Arne Nielsen er uddannet som tømrer i Aulum og er nu ansat på en møbelfabrik. Bopæl: Lundgårdsparken 47, 7490 Aulum.

Børn:

X C 2a

Allan Overgaard Nielsen.

Født 9. okt. 1969 i Aulum sogn.

Han er skoleelev.

X C 2b

Jane Overgaard Nielsen.

Født 16. feb. 1972 i Aulum sogn.

Hun er skoleelev.

X C 3

Bent Madsen.

Født 6. dec. 1950 i Aulum sogn.

Han har været elev på Rydhave Ungdomsskole og har taget realeksamen på Rønede Kursus, ligesom han har været på Kalø Sprogskole. Sin militærtjeneste har han aftjent ved telegraftropperne i Århus og hjemsendtes som overkonstabel.

Bopæl: Frederiksallé 137, 8000 Århus C.

X D

Magda Marie Madsen.

Født 23. jan. 1912 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 8. juni 1934 i Herrup kirke med

Ole Mundbjerg Lykke Lykkeskov, født 8. juni 1909 i Sevelskov, Sevel sogn, søn af landmand Christian Ernst Lykkeskov og hustru Karen Jensen.

Magda Lykkeskov har i mange år været leder af en DMS-børnekreds, ligesom hun længe har været med i søndagsskolearbejdet. Ole Lykkeskov var en tid formand for KFUM; han har siddet i menighedsrådet og har været i bestyrelsen for Herrup brugsforening. Ægteparret bor på den gård i Møgelvang, som de i mange år har drevet, og som sønnen Finn nu driver.

Bopæl: Møgelvang, Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

X D 1

Finn Vagn Lykkeskov (adopteret).

Født 4. aug. 1939 i Vivild sogn.

Gift 23. maj 1964 i Herrup kirke med

Erna Søndergaard, født 5. okt. 1935 i Sevel sogn, datter af gårdejer Aksel Søndergaard og hustru Sigrid Nielsen.

Angående dette ægtepar og deres børn se nr. VI D 2, side 203.

X D 2

Elin Britt Lykkeskov (adopteret).

Født 3. jan. 1949 i Esbjerg.

Gift 1. gang 17. maj 1968 i Sevel kirke med

Hans Hestbæk, født 21. marts 1942 i Engbjerg sogn, søn af gårdejer Charles Hestbæk og hustru Clara.

Ægteskabet opløst 1973.
Gift 2. gang 24. aug. 1974 med

Jens Brødbæk Jakobsen, født 20. marts 1938 i Vildbjerg sogn, søn af landmand Henry Martin Jakobsen og hustru Marie.

Britt Jakobsen har været elev på Blåkilde Ungdomsskole 1964. Jens Brødbæk Jakobsen har været ved landbruget og er nu slagteriarbejder.
Bopæl: Griegsvej 7, 7500 Holstebro.

Børn:

X D 2a

Brian Kirstein Hestbæk.

Født 27. aug. 1969 i Århus.

Han er skoleelev.

X D 2b

Vini Hestbæk.

Født 11. feb. 1971 i Herning.

Hun er skoleelev.

X D 2c

Gert Lykkeskov Jakobsen.

Født 23. sept. 1976 i Holstebro.

X E

Dagny Amalie Madsen.

Født 5. feb. 1914 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 30. marts 1942 i Herrup kirke med

Sigfred Johannes Mathiesen, født 29. nov. 1915 i Naur sogn, søn af landmand Johan Mathiesen og hustru Kirsten Marie Sørensen.

Dagny Mathiesen fortæller, at hun og Sigfred mødtes første gang ved et »klovgilde«. Under en mund- og klovsygeepidemi var man isoleret, og man måtte kun komme sammen med folk fra andre ejendomme, hvor de også havde sygdommen. I 1942 købte ægteparret en ejendom i Møgelvang, Sevel sogn, på 27 tdr. land. I april 1979 solgte de ejendommen og flyttede ind i et nybygget hus i Herrup.

Bopæl: Vinkelvej 5, Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

X E 1

Vera Kirstine Mathiesen.

Født 27. feb. 1943 i Møgelvang, Sevel sogn.

Hun har været elev på Haslev Højskole. Hun har været økonomaelev på Herning og Lemvig sygehus og har afsluttet sin uddannelse på Økonomaskolen i København. Hun er nu ansat som økonomaassistent på Ortopædisk Hospital i Århus.

Bopæl: Silkeborgvej 110, 8000 Århus.

X E 2

Thorkild Mathiesen.

Født 18. jan. 1946 i Møgelvang, Sevel sogn.

Gift 25. aug. 1969 i Langholt kirke med

Randi Kildedal Jensen, født 1. juli 1950 i Langholt sogn, datter af gårdejer Jens Jensen og hustru Lydia, Vestermølle.

Thorkild Mathiesen har taget mellemskoleeksamen fra Vinderup. Han er uddannet som bilme-

kaniker og har været afdelingsleder på en skiltefabrik i Ålborg. Han er nu landmand og driver svineavl. Randi Mathiesen er udlært som ekspeditrice og er nu deltidsansat i en boghandel.
Bopæl: Nygård, Stagsted, 9320 Hjallerup.

Børn:

X E 2a

Torben Kildedal Mathiesen.

Født 24. april 1971 i Vodskov sogn.

Han er skoleelev.

X E 2b

Berit Kildedal Mathiesen.

Født 17. dec. 1973 i Hjallerup sogn.

X E 2c

Henrik Kildedal Mathiesen.

Født 27. maj 1977 i Hjallerup sogn.

X E 3

Bodil Mathiesen.

Født 13. okt. 1948 i Møgelvang, Sevel sogn.

Gift 22. april 1972 i Herrup kirke med

Torkild Bork, født 9. juni 1948 i Alslev-Hostrup, søn af gårdejer Jens Bork og hustru Anne.

Bodil Bork har været elev på Rydhave Ungdomsskole og på Tommerup Højskole. Derefter er hun uddannet som diakon fra Diakonskolen i Århus. Torkild Bork er også uddannet som diakon fra samme skole. Ægteparret har været sekretærer i KFUM og K i Kolding. Derefter har han været amtssekretær for KFUM i Sønderjylland. Fra okt. 1979 er ægteparret ansat på et beskyttet pensionat under KFUMs sociale arbejde i Lemvig.

Bopæl: Kløvermarken 3, Lomborg, 7620 Lemvig.

Børn:

X E 3a

Lisbeth Bork.

Født 10. marts 1973 i Kolding.

X E 3b

Mogens Bork.

Født 4. feb. 1975 i Kolding.

X F

Kristen Henry Madsen.

Født 14. juli 1918 i Herrup, Sevel sogn.

Gift i St. Viby kirke på Fyn med

Martha Jensine Hansen, født 5. juni 1922 i Måle, St. Viby sogn, datter af statshusmand Peder Kristian Hansen og hustru Mathilde Alvilda Hansen.

Kristen Madsen var elev på Tommerup Højskole 1941-42. Ægteparret boede først nogle år på Fyn. I 1946 købte de en ejendom i Staulund, Haderup sogn. I 1968 fik Kristen Madsen ansættelse som tankvognschauffør ved mejeriselskabet. Han har forpagtet ejendommens jord ud. I 1979 gik han på efterløn.
Bopæl: Engholm, Staulund, Haderup, 7800 Skive.

XF 1

Birthe Agnethe Madsen.

Født 19. maj 1942 i St. Viby på Fyn.

Gift 1. 3. marts 1962 i Haderup kirke med

Svend Laursen, født i Randers. Ægteskabet opløst 1969.

Gift 2. 13. sept. 1975 med

Erling Pedersen, født 10. marts 1936 i Viborg, søn af chauffør Marinus Pedersen og hustru Elly.

Birthe Agnethe Pedersen er hjemmehjælper i Erritsø kommune. Erling Pedersen er ansat som postbud ved postvæsenet i Fredericia.

Bopæl: Erritsø Bygade 49, 7000 Fredericia.

Børn:

XF 1a

Susanne Anette Pedersen.

Født 20. juni 1962 i Holstebro.

Hun er i gang med en EFG-uddannelse i Holstebro.

Bopæl: Engholm, Staulund, Haderup, 7800 Skive.

XF 1b

Anitta Betina Pedersen.

Født 2. okt. 1966 i Viborg.

Hun er skoleelev.

XF 2

John Erik Madsen.

Født 3. nov. 1944 i Ørslev sogn.

Gift 13. maj 1967 i Tarm kirke med

Magda Annalise Mikkelsen, født 4. dec. 1945 i Henne sogn, datter af mælkehandler Laurids Ejler Mikkelsen og hustru Agnes Brænderis.

John Erik Madsen er uddannet som murer i Tarm, hvor han nu arbejder som murersvend. Magda Madsen er uddannet som manufaktur ekspedient i Tarm.

Bopæl: Irisvej 121, 6880 Tarm.

Børn:

XF 2a

Torben Brænderis Madsen.

Født 22. feb. 1970 i Tarm sogn.

Han er skoleelev.

XF 2b

Dorte Brænderis Madsen.

Født 9. marts 1973 i Tarm sogn.

XF 2c

Christian Brænderis Madsen.

Født 13. juni 1975 i Tarm sogn.

XF 3

Helge Frank Madsen.

Født 22. feb. 1947 i Haderup sogn.

Gift 26. juni 1971 i Billum kirke med

Irene Laura Jensen, født 14. dec. 1952 i Billum sogn, datter af tømrer og snedker Niels Jensen og hustru Inger Yde Markussen.

Helge Frank Madsen er gravemester hos et entreprenørfirma i Esbjerg. Irene Madsen arbejder på en fabrik, der fremstiller brugskunst. Bopæl: Drachmannsallé 3, 6700 Esbjerg.

Børn:

XF 3a

Søren Madsen.

Født 7. april 1969 i Esbjerg.

Han er skoleelev.

XF 3b

Jesper Madsen.

Født 15. nov. 1973 i Esbjerg.

XF 4

Hanne Merete Madsen.

Født 28. juni 1948 i Haderup sogn.

Gift 18. feb. 1967 i Haderup kirke med

Henning Østergaard Jensen, født 18. juli 1945 i Feldborg, søn af landmand Aage Jensen og hustru Sigrid Østergaard.

Hanne Merete Jensen er hjemmesyerske. Henning Jensen har arbejdet som gravemester for firmaet Korshøj og Knudsen, men har nu sin egen entreprenørvirksomhed.

Bopæl: Egevej 4, Feldborg, 7800 Skive.

Børn:

XF 4a

Dan Østergaard Jensen.

Født 2. juli 1967 i Feldborg, Haderup sogn.

Han er skoleelev.

XF 4b

Ken Østergaard Jensen.

Født 6. feb. 1971 i Feldborg, Haderup sogn.

Han er skoleelev.

XF 5

Ole Preben Madsen.

Født 4. nov. 1949 i Haderup sogn.

Gift 3. juli 1971 i Grove kirke med

Eva Nielsen, født 27. nov. 1948 i Århus, datter af landmand Christian Ingvar Jensen og hustru Ester Johanne Nielsen.

Ole Preben Madsen er uddannet som automekaniker i Haderup og er nu ansat som specialarbejder på Flyvestation Karup. Eva Madsen har stået i forretning og er nu fabriksarbejder.

Bopæl: Ringvej 13, Kølvrå, 7470 Karup J.

Børn:

XF 5a

René Madsen.

Født 31. jan. 1972 i Herning.

Han er skoleelev.

XF 5b

André Madsen.

Født 2. dec. 1974 i Kjellerup.

XF 6

Knud Arno Madsen.

Født 18. april 1952 i Haderup sogn.

Han har været fiskerimedhjælper i Karup, men er nu lastvognschauffør hos en vognmand i Tvis. Han er interesseret i heste.

Bopæl: Bredgade 57, Feldborg, 7800 Skive.

XF 7

Randi Vibeke Hansen Madsen.

Født 20. jan. 1954 i Haderup sogn.

Gift 17. maj 1975 i Feldborg kirke med

Hans Stefansen, født 18. marts 1952 i Aulum, søn af specialarbejder Jens Stefansen og hustru Olga Christensen.

Randi Stefansen er rengøringsassistent ved Feldborg skole. Hans Stefansen er chauffør hos frugtfirmaet Kirkebyes i Holstebro. Han har været elev på ungdomsskolen i Jebjerg.

Bopæl: Langgade 20, Feldborg, 7800 Skive.

Børn:

XF 7a

Heidi Stefansen.

Født 2. jan. 1974 i Holstebro.

XF 7b

Lonni Stefansen.

Født 17. feb. 1976 i Holstebro.

XF 8

Ina Lis Hansen Madsen.

Født 26. okt. 1955 i Haderup sogn.

Gift 22. april 1978 i Haderup kirke med

Tommy Nørskov, født 27. dec. 1952 i Gedhus, søn af depotbestyrer Holger Nørskov og hustru Larsine Kristine Pedersen.

Ina Nørskov arbejder på fabrikken Elka-Regntøj. Tommy Nørskov er automekaniker.

Bopæl: Håndværkervej 10, 7470 Karup.

Barn:

XF 8a

Michael Nørskov.

Født 6. aug. 1977 i Kølvrå.

XF 9

Jan Benny Hansen Madsen.

Født 28. dec. 1957 i Haderup sogn.

Han er uddannet som mekaniker i Haderup. En tid sejlede han med Englandsbådene fra Esbjerg. Nu er han ansat som motormand hos et Svendborg-rederi og sejler med et fragtskib i udenrigsfart.

Bopæl: hjemme.

XF 10

Lene Kirsten Hansen Madsen.

Født 3. sept. 1959 i Haderup sogn.

Død 25. dec. 1975 efter en påkørselsulykke.

Hun blev begravet på Haderup kirkegård kun 16 år gammel.

XG

Jakob Madsen.

Født 27. maj 1923 i Herrup, Sevel sogn.

Han var elev på Tommerup Højskole 1944-45, og i vinteren 1947-48 var han elev på Hammerum Landbrugsskole. Han har haft forskellige pladser ved landbruget på Ringkøbing- og på Fredericiaegnen. I 1955 overtog han sine forældres gård i Herrup.

Bopæl: Herrup, 7830 Vinderp.

XH

Rigmor Lydia Madsen.

Født 4. april 1927 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 2. jan. 1974 i Råbjerg kirke med

Elmo Christensen, født 11. nov. 1916 i Skæve sogn, søn af landmand Laurits Christensen og hustru Elise Marie Larsen, Hugdrup.

Rigmor Christensen har været elev på Hammerum Husholdningsskole og på Haslev udvidede Højskole. Hun har en socialpædagogisk uddannelse fra Jægerspris Børneforsorgsseminarium. Hun er ansat som socialpædagog i Emmersbæk Børnehave i Hirtshals, på deltid, og hun er næstformand i Tversted menighedsråd. Elmo Christensen har lærerekamen fra Haslev Seminarium, sløjdlærereksamen fra København samt specialkursus i dansk og matematik. Han har været medlem af Tversted menighedsråd og er formand for Kristelig Lytterforening. Han har været lærer ved Tversted Kommuneskole i 17 år, sidst som overlærer og lærerrådsformand; han er fra sept. 1979 gået på førtidspension. Bopæl: Nøddevænget 3, Tversted, 9881 Bindslev.

XI

Maren Madsen
OG
Poul Kristian Jakobsen
SAMT
deres efterkommere

Maren og Poul Jakobsen med familie. Fra venstre: Arne, Ejnar Seerup, Oda, Kirstine, Jacob, Mary, Kristian Løvig, Mette, Victor og Oluf.



A Niels Arne Jakobsen Ruth Schurmann	1 Margit S. Jakobsen Ib R. Hansen	<ul style="list-style-type: none"> — a Dorthe Schurmann — b Henrik Schurmann
	2 Britta S. Jakobsen Leif Tolstrup	<ul style="list-style-type: none"> — a Peter Tolstrup — b Jane Tolstrup
	3 Alice S. Jakobsen Sv. Erik Svendsen	<ul style="list-style-type: none"> — a Charlotte Svendsen — b Gitte Svendsen
	4 Helga S. Jakobsen Villy Olesen	<ul style="list-style-type: none"> — a Pia Olesen — b Tina Olesen
	5 Poul M. S. Jakobsen Inger H. Hansen	<ul style="list-style-type: none"> — a Jytte Jakobsen — b Lisa S. Jakobsen
	6 Niels A. S. Jakobsen	
	7 Yrsa S. Jakobsen	
	8 Ruth S. Jakobsen	<ul style="list-style-type: none"> — a Rikke S. Jakobsen
	9 Asbjørn S. Jakobsen	
B Mette Kirstine Jakobsen Ejnar Henry Seerup	1 Henning O. Seerup Gurli Jensen	<ul style="list-style-type: none"> — a Johan Allan Seerup — b Anni Marie Seerup — c Carsten M. Seerup
	2 Kaj Egon Seerup Inge Lise Jensen	<ul style="list-style-type: none"> — a Torben Seerup — b Claus Seerup
	3 Poul Aksel Seerup	
C Mary Augusta Jakobsen Niels Christian Løvig Pedersen	1 Tage Løvig Pedersen Ruth Jensen	<ul style="list-style-type: none"> — a Tina L. Pedersen — b Morten L. Pedersen
	2 Poul Løvig Pedersen Hanne Thusgaard	<ul style="list-style-type: none"> — a Kim L. Pedersen — b Søren L. Pedersen
	3 Tove Løvig Pedersen Jørgen Ahler	<ul style="list-style-type: none"> — a Martin Ahler — b Susanne Ahler — c Thomas Ahler
	4 Kaj Løvig Pedersen Anna K. F. Refsgaard	<ul style="list-style-type: none"> — a Jesper L. Pedersen — b Anders L. Pedersen
	5 Per Løvig Pedersen	
D Jacob Madsen Jacobsen Elna Emilie Schurmann	1 Annie B. S. Jakobsen Lars Kristensen	
	2 Jytte L. S. Jakobsen Anders Hust	<ul style="list-style-type: none"> — a Nikolaj A. Hust
	3 Ib G. S. Jakobsen	
E Carl Oluf Jakobsen Anna Jensen	1 John A. Jakobsen	
	2 Tommy B. Jakobsen	
	3 Kurt G. Jakobsen	
	4 Poul I. Jakobsen	
	5 Frits O. Jakobsen	
F Mette Viktoria Jakobsen Arne Pilgaard	1 Karin Pilgaard Chr. Jul B. Madsen	<ul style="list-style-type: none"> — a Jonna Bech Madsen — b Berit P. Madsen — c Anja P. Madsen
	2 Marna Pilgaard Finn Brunebjerg	<ul style="list-style-type: none"> — a Dick Brunebjerg — b Dann Brunebjerg
	3 Sonja Pilgaard Søren R. Laursen	<ul style="list-style-type: none"> — a Ole R. Pilgaard
G Oda Helene Jakobsen Aksel Rostgaard Andersen	1 Leif Rostbo Pia E. Nielsen	<ul style="list-style-type: none"> — a Betina Rostbo
	2 Bjarne R. Andersen	
	3 Lisbeth R. Andersen	<ul style="list-style-type: none"> — a Helle R. Dyring
H Kristian Viktor Jakobsen Ane Lise Jensen	1 Bodil G. Jakobsen	
	2 Torben B. Jakobsen	

XI

Maren Madsen

OG

Poul Kristian Jakobsen

SAMT

deres efterkommere

XI

Maren Madsen.

Født 22. nov. 1885 i Herrup, Sevel sogn.

Død 29. april 1968 i Herrup.

Gift 31. okt. 1912 i Sevel kirke med

Poul Kristian Jakobsen, født 25. jan. 1884 i Rødding sogn i Salling, søn af gårdejer Niels Jakobsen og hustru Mette Møller.

Død 22. aug. 1968 i Herrup.

Maren blev døbt i Sevel kirke 13. dec. 1912 båret af gårdmand Lars Olesens hustru, Maren Cathrine Jensen, i Søgårde; fadderne var gårdmand Lars Olesen i Søgårde, boelsmand Ole Jensen og hustru Kirstine Jensdatter i Mundbjerg og Christian Olesen i Herrup. Hun blev konfirmeret i Sevel kirke 22. april 1900 med karakteren mg både i kundskab og opførsel.

Ved giftermålet overtog Maren og Poul Jakobsen gården Vester Herrup af hans forældre, der derpå flyttede ind i et hus i Vinderup. Maren og Poul Jakobsen drev så gården indtil 1950, da sønnen Oluf overtog den, mens de selv flyttede ned i et hus i Herrup by.

Datteren Mette Pilgaard har skrevet følgende om sine forældre:

Små glimt fra mit hjem.

Mor var god til at synge, og hun kunne huske lange sange udenad, og der var virkelig hygge, når hun i skumringstimen sang for os, f.eks.: »Hjalmar og Hulda« med 28 vers, og »Der var en negerlave, som var Jesu Kristi ven«, »I Jylland der leved en pige så ung«, »I en sal på hospitalet«, og mange andre viser, men også åndelige sange som »Perleporten« og »Der sad en fisker så tankefuld«, som dengang ikke var i salmebogen. Hvor er jeg ked af, vi ikke fik mor til at nedskrive disse sange. Far nød mors sang; han var ikke selv stiv i tonen, men havde fint øre for musik, og han holdt meget af god musik. I min barndom fik vi for første gang radio, og der sendte de jo, hvad der kaldtes dansemusik; det syntes vi børn, var liflig musik, men far mente nu, det var syndigt og ville slukke, selvom vi anede, at han egentlig selv syntes om det.

Somme tider prøvede vi på at stoppe ham på vej hen for at slukke ved at sige: »Du skal ikke slukke, far, det er en march«. Nå, ja, så var det jo ikke dansemusik, og så mente han, eller vi, at det kunne gå an.

Vi havde et dejligt barndomshjem, først som voksen ser man rigtigt, hvor sundt og godt vi levede; der var ingen overflod, og spares skulle der, f.eks. overvågede far meget nøje, at vi ikke tog for meget sukker i kaffen og lignende, og havde vi taget maden op på tallerkenen, skulle vi også spise den; der var altid god mad på bordet; mor dyrkede selv mange ting i haven, og vi fik, især om sommeren, ofte grøntsager; det var ellers ikke almindeligt på landet dengang.

Vi havde en meget stor have, og den var mors domæne; hun elskede den og gik mange sommeraftner og sled i den, mens far nød synet af både mor og haven. Jeg husker ganske nøje haven, som den var i mange år i min barndom; men mor prøvede også på at følge med tiden, da der ligesom gik mode i haver. Hun fik anlagt et vandbassin med springvand, omgivet af skønne blomster. Der blev også bygget en lille terrasse ud for havestuen eller »æ mellstow«, som den også kaldtes. Vi havde 3 stuer, hvoraf havestuen var den mellemste. Der førte en dør direkte ud i haven fra denne stue, og der var simpelthen fest hvert år, når denne dør første gang skulle åbnes, og vi skulle drikke kaffe i haven; vi var alle lige ivrige efter at hjælpe med at bære tingene ud.

Jeg tror, far var en dygtig landmand; han forstod at få arbejdet i mark og stald gjort godt og forsvarligt. Så langt tilbage, jeg husker, var far ikke selv med i marken, men dyrene, især køerne, var hans store interesse; de blev kælet for og snakket med, alt imens han fodrede dem, og staldene blev holdt pæne og rene. Far havde en meget god hjælper i mor, og i den tid, som jeg husker, var det mor, der var først oppe om morgenen; hun kaldte på de to karle og pigen, fyrede op i køkken og stue og var tit selv ude at malke med; derefter lavede hun morgenmad, som bestod af kogt mælk og rugbrød, og kogt kakao, som vi børn holdt meget af.

Mor var jo gennem mange år enten gravid eller havde et spædbarn i vuggen – vi er otte børn tæt på

hinanden – men mor sparede ikke sig selv, hun var også med i marken, når der var travlt, som i høst og når kartoflerne skulle tages op. Ja, mor havde meget at lave, mange børn og tjenestefolk, stor gård og have med megen bærfrugt, som skulle ordnes, og tit blev det ud på aftenen, før mor var færdig med arbejdet.

Og tit, når vi havde været til sport eller på cykelture, stod der frisklavet frugtgrød og sødmælk på køkkenbordet til os; det havde mor også lavet om aftenen.

Da vi børn blev voksne, havde far og mor ikke mere fremmed hjælp, men vi skiftedes til at være hjemme, indtil vi hver især fik vort eget.

Maren Madsens og Poul Kristian Jakobsens efterkommere

XIA

Niels Arne Jakobsen.

Født 30. jan. 1914 i Herrup, Sevel sogn.
Gift 25. okt. 1942 i Sindbjerg kirke med

Ruth Schurmann, født 1. feb. 1922 i Sindbjerg sogn, datter af møller Poul Martin Schurmann og hustru Helga Katrine Nielsen, Lindved mølle.

Arne Jakobsen har været elev på Tommerup Højskole. I 1942 købte han Toftgård i Bjørnkjær, Sevel sogn, med et tilliggende på 90 tdr. land. Efterhånden fik han gårdens bygninger fornyede, ligesom han overalt har plantet læhegn. I 1976 solgte ægteparret Toftgård og købte Amstrupgård i Ulstrup sogn.

Arne Jakobsen var medstifter af Herrup Idrætsforening i 1935. Han har siddet i forskellige bestyrelser således for læplantning, hesteforsikring, Herrup Mejeri, Nordvestjyllands Kalkselskab, Vinderup Turistforening og i Retsforbundets bestyrelse i 26 år. Han har siddet i skolekommission og har været formand for sundhedskommissionen i 16 år. Han har flere gange været opstillet til kommunevalg og en gang til amtsrådsvalg- dog uden at blive valgt.

Ruth Jakobsen er ud af gammel møllerslægt. Hun har været elev på Tommerup Højskole. Hun har siddet i skolenævnet. I flere år har hun drevet bondegårdspension.

Bopæl: Amstrupgård, 8860 Ulstrup.

Børn:

XIA 1

Margit Schurmann Jakobsen.

Født 15. juli 1943 i Bjørnkjær, Sevel sogn.
Gift 12. nov. 1966 i Herrup kirke med

Ib Rønning Hansen, født i Kjellerup. Ægteskabet opløst 1976.

Margit Schurmann har kontoruddannelse fra firmaet Chr. Christensen i Holstebro. Hun er senere blevet bankuddannet.

Bofællesskab med **Jannic Rasmussen.**

Bopæl: Over Hornbæk, 8900 Randers.

Børn:

XIA 1a

Dorthe Schurmann.

Født 7. nov. 1970 i Struer.
Hun er skoleelev.

XIA 1b

Henrik Schurmann.

Født 14. sept. 1973 i Struer.

XIA 2

Britta Schurmann Jakobsen.

Født 4. jan. 1945 i Bjørnkjær, Sevel sogn.
Gift 22. marts 1967 i Herrup kirke med

Leif Tolstrup, født 18. dec. 1943 i Skive, søn af restauratør Carl Tolstrup og hustru Kirstine Laurson.

Britta Tolstrup er uddannet hos Højbergs damekonfektionsforretning i Holstebro. Leif Tolstrup er manufakturuddannet. Ægteparret driver nu en forretning med børnetøj og ung mode i Skive.

Bopæl: Ahornvænget 11, 7800 Skive.

Børn:

XIA 2a

Peter Tolstrup.

Født 4. sept. 1969 i Skive.
Han er skoleelev.

XIA 2b

Janne Tolstrup.

Født 24. nov. 1972 i Skive.
Hun er skoleelev.

XIA 3

Alice Schurmann Jakobsen.

Født 1. april 1946 i Bjørnkjær, Sevel sogn.
Gift 14. aug. 1965 i Herrup kirke med

Svend Erik Svendsen, født 26. dec. 1944 i Holstebro.

Alice Svendsen er uddannet i manufaktur hos Mølgaard i Holstebro. Svend Erik Svendsen er

overtrafikassistent hos DSB og har været elev i Vildbjerg og Struer.

Bopæl: Mosevej 44, 6330 Padborg.

Børn:

XI A 3a

Charlotte Svendsen.

Født 23. jan. 1966 i Holstebro.

Hun er skoleelev.

XI A 3b

Gitte Svendsen.

Født 2. juli 1971 i Varde.

Hun er skoleelev.

XI A 4

Helga Schurmann Jakobsen.

Født 1. okt. 1947 i Bjørnkjær, Sevel sogn.

Gift 7. sept. 1968 i Herrup kirke med

Villy Olesen, født 7. marts 1943 i Haderup sogn, søn af Thomas Olesen og hustru Karla Kristiansen.

Helga Olesen er medhjælper på en systue. Villy Olesen er uddannet som snedker i Holstebro og er nu servicemontør på en vinduesfabrik i Ikast.

Bopæl: H. C. Andersensvej 80, 7430 Ikast.

Børn:

XI A 4a

Pia Olesen.

Født 8. marts 1969 i Herning.

Hun er skoleelev.

XI A 4b

Tina Olesen. (tvillingsøster til Pia)

Født 8. marts 1969 i Herning.

Hun er skoleelev.

XI A 5

Poul Martin Schurmann Jakobsen.

Født 22. feb. 1950 i Bjørnkjær, Sevel sogn.

Gift 4. aug. 1973 i Bording kirke med

Inger Hanne Hansen, født 1. okt. 1950 i Bording sogn, datter af landmand Hans Hansen og hustru Antonette Larsen, Bording Kirkeby.

Poul Martin Jakobsen er uddannet som smed i Herrup og er nu ansat som rørsmed i Ikast. Inger Jakobsen er direktice og ansat på en tekstilfabrik i Ikast.

Bopæl: Jeppe Aakjærvej 38, 7430 Ikast.

Børn:

XI A 5a

Jytte Jakobsen.

Født 24. marts 1968 i Bording sogn.

Hun er skoleelev.

XI A 5b

Lisa Schurmann Jakobsen.

Født 25. sept. 1975 i Ikast.

XI A 6

Niels Arild Schurmann Jakobsen.

Født 3. dec. 1951 i Bjørnkjær, Sevel sogn,

Han er uddannet som mekaniker hos Ove Vinstrup i Bjergby, hvor han stadig arbejder.

Bopæl: Resenvej 94, 7800 Skive.

XI A 7

Yrsa Schurmann Jakobsen.

Født 5. juni 1954 i Bjørnkjær, Sevel sogn.

Hun er kontoruddannet hos sagfører Bjørndahl i Holstebro og er nu ansat som sekretær for socialforvaltningen i St. Vorde kommune.

Bopæl: Kvisten 70, 9260 Gistrup.

XI A 8

Ruth Schurmann Jakobsen.

Født 1. feb. 1957 i Holstebro.

Hun har haft bofællesskab med **Leif Frederiksen.**

Hun er handelsuddannet, men er påbegyndt en bankuddannelse i Handelsbanken i Skive.

Bopæl: Christiansgade 13, 7800 Skive.

Barn:

XI A 8a

Rikke Schurmann Jakobsen.

Født 6. dec. 1978 i Skive.

XI A 9

Asbjørn Schurmann Jakobsen.

Født 29. sept. 1959 i Holstebro.

Han er i elektromekanikerlære hos Grundfos i Bjerringbro.

Bopæl: hjemme.

XI B

Mette Kirstine Jakobsen.

Født 2. feb. 1915 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 16. okt. 1936 i Herrup kirke med

Ejnar Henry Seerup, født 8. april 1911 i Hvornum sogn, søn af landmand Jens Andersen Seerup og hustru Martine Nielsen, Brøndum.

Kirstine Seerup var elev på Tommerup Højskole 1935 og har haft forskellige pladser i huset. Ejnar og Kirstine Seerup købte i 1936 en ejendom i Svendshede i Sevel sogn, som Jacob Pedersen Madsen havde ejet. Efter at have solgt ejendommen flyttede ægteparret til Vinderup.

Bopæl: Vesterlund 60, 7830 Vinderup.

Børn:

XI B 1

Henning Ove Seerup.

Født 23. juni 1937 i Svendshede, Sevel sogn.

Gift 12. nov. 1960 i Herrup kirke med

Gurli Jensen, født 7. marts 1942 i Kokborg, Sevel sogn, datter af Aage Jensen (Klemmensen) og hustru Laura.

Ove Seerup har været lastbilchauffør i Handbjerg i ca. 20 år. Gurli Seerup arbejder som medhjælper på plejehjemmet Bakkebo i Vinderup.

Bopæl: Skolevej 5, 7830 Vinderup.

Børn:

XI B 1a

John Allan Seerup.

Født 29. april 1961 i Ejsing.

Han er i tømrerlære i Handbjerg.

Bopæl: hjemme.

XI B 1b

Anni Marie Seerup.

Født 6. feb. 1965 i Vinderup.

Hun er skoleelev.

XI B 1c

Carsten Michael Seerup.

Født 20. feb. 1967 i Vinderup.

Han er skoleelev.

XI B 2

Kaj Egon Seerup.

Født 18. nov. 1941 i Svendshede, Sevel sogn.

Gift 14. sept. 1968 i Otting kirke med

Inge Lise Jensen, født 28. sept. 1942 i Vejby sogn, datter af stationsforstander Villy Jensen og hustru Asta.

Egon er selvstændig vognmand i Skive og Inge Lise Seerup er ansat som assistent i Skive Sparekasse.

Bopæl: Blichersvej 2b, 7800 Skive.

Børn:

XI B 2a

Torben Seerup.

Født 19. april 1972 i Skive.

Han er skoleelev.

XI B 2b

Claus Seerup.

Født 12. juli 1972 i Skive.

XI B 3

Poul Aksel Seerup.

Født 25. feb. 1950 i Svendshede, Sevel sogn.

Gift 17. maj 1980 i Sahl kirke med

Anna Marie Kopborg, født 18. juni 1954 i Sahl sogn, datter af gårdejer Knud Kópborg og hustru Kirstine Nielsen, Svenstrup.

Poul Aksel Seerup er chauffør hos en vognmand i Holstebro. Anna Marie Seerup er radioarbejder hos B&O i Struer.

Bopæl: Doktorvænget 3 st. tv., 7500 Holstebro.

XI C

Mary Augusta Jakobsen.

Født 20. sept. 1916 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 7. okt. 1940 i Herrup kirke med

Niels Christian Løvig Pedersen, født 25. juni 1916 i Herrup, Sevel sogn, søn af gårdejer Anton Pilgaard Pedersen og hustru Jensine Katrine Pedersen.

Kristian Løvig Pedersen købte i 1940 en gård i Aulum på 38 tdr. land, her boede ægteparret, indtil de i 1946 overtog hans stedfars gård i Herrup. I en tilbygning til stuehuset boede hans mor og stedfar,

Niels Pedersen, i mange år. I 1976 solgte de gården og købte et hus i Herrup by, hvor Kristian Løvig Pedersen nu er murerarbejdsmand.

Bopæl: Fuglebakken 15, Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

XI C 1

Tage Løvig Pedersen.

Født 16. feb. 1943 i Aulum sogn.

Gift 2. marts 1974 i Herrup kirke med

Ruth Jensen, født 8. april 1948 i Herrup, Sevel sogn, datter af forpagter Ditlev Jensen og hustru Dagny Brunebjerg.

Tage Løvig Pedersen har været automekaniker i Hjerm, men er nu værkfører på en landbrugsmaskinfabrik i Lem ved Ringkøbing. Han er desuden ralleykører på danske og udenlandske baner. Ruth Pedersen er kontorassistent hos en elektriker i Hjerm.

Bopæl: Jegbjergvej 8, 7560 Hjerm.

Børn:

XI C 1a

Tina Løvig Pedersen.

Født 16. juli 1975 i Hjerm sogn.

XI C 1b

Morten Løvig Pedersen.

Født 6. juli 1978 i Hjerm sogn.

XI C 2

Poul Løvig Pedersen.

Født 11. sept. 1944 i Aulum sogn.

Gift 17. juni 1972 i Ryde kirke med

Hanne Thusgaard, født 25. juni 1951 i Hvam, Borbjerg sogn, datter af murer Jørgen Thusgaard og hustru Agnes Clausen.

Poul Løvig Pedersen er uddannet som tømrer i Herrup. Han blev 1979 ansat som assistent ved Vildbjerg Fritidscenter; Hanne Pedersen er kontoruddannet i Holstebro.

Bopæl: Solbrinken 17, 7480 Vildbjerg.

Børn:

XI C 2a

Kim Løvig Pedersen.

Født 18. dec. 1972 i Holstebro.

Han er skoleelev.

XI C 2b

Søren Løvig Pedersen.

Født 12. juni 1975 i Holstebro.

XI C 3

Tove Løvig Pedersen.

Født 30. maj 1947 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 7. okt. 1965 i Herrup kirke med

Jørgen Ahler, født 7. okt. 1942 i Brejning sogn, søn af Jens Ahler og hustru Anna Madsen.

Tove Ahler var elev på Rønede Efterskole 1962. Jørgen Ahler er uddannet som slagter i Hvam og

driver nu slagterforretning med eget slagtehus og desuden diner transportable.

Bopæl: Hvamvej 23, 7500 Holstebro.

Børn:

XI C 3a

Martin Ahler.

Født 8. marts 1966 i Borbjerg sogn.

Han er skoleelev.

XI C 3b

Susanne Ahler.

Født 26. sept. 1968 i Borbjerg sogn.

Hun er skoleelev.

XI C 3c

Thomas Ahler.

Født 27. jan. 1973 i Borbjerg sogn.

Han er skoleelev.

XI C 4

Kaj Løvig Pedersen.

Født 30. juli 1950 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 3. aug. 1974 i Borbjerg kirke med

Anne Kathrine Frølund Refsgaard, født 7. maj 1950 i Borbjerg sogn, datter af gårdejer Palle Refsgaard og hustru Ella Frølund, Skave.

Kaj Løvig Pedersen er uddannet som elektriker og er ansat som servicemontør hos Jørgen Ahler. Anne Kathrine Pedersen er sygehjælper på Sjørup plejehjem.

Bopæl: Nautrup, 7830 Vinderup.

Børn:

XI C 4a

Jesper Løvig Pedersen.

Født 13. jan. 1975 i Holstebro.

XI C 4b

Anders Løvig Pedersen.

Født 14. maj 1976 i Holstebro.

XI C 5

Per Løvig Pedersen.

Født 13. marts 1956 i Herrup, Sevel sogn.

Han er uddannet som tømrer og arbejder hos en tømrermester i Lem.

Bopæl: hjemme.

XI D

Jacob Madsen Jakobsen.

Født 24. dec. 1917 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 22. dec. 1946 i Sindbjerg kirke med

Elna Emilie Schurmann, født 15. okt. 1920 i Vejle, datter af møller Poul Martin Schurmann og hustru Helga Katrine Nielsen, Lindved mølle.

Jacob Jakobsen har haft pladser ved landbrug forskellige steder i landet. Ægteparret har haft landbrugsejendomme i Nr. Snede, Resenbro og Skygge i Engesvang sogn. Her købte de i 1956 den ejendom, hvor de indrettede deres egen virksomhed, Dansk Velourtryk; de har desuden en fabrik i Ikast. På ejendommen i Skygge kan Jacob Jakobsen pleje sine fri-

tidsinteresser, jagt og fiskeri. Elna Jakobsen var elev på Tommerup Højskole 1942 og har haft flere pladser i herskabshjem. Hun hjælper nu sin mand i virksomheden.

Bopæl: Skyggevej 73, 7442 Engesvang.

Børn:

XI D 1

Annie Bente Schurmann Jakobsen.

Født 11. aug. 1948 i Gødvad sogn.

Gift 11. aug. 1979 i Viborg Domkirke med

Lars Kristensen, født 15. juli 1956 i Viborg, søn af maler Harald Kristensen og hustru Magda.

Annie Kristensen har været ansat på Karup flyveplads, siden hun var 18 år, sidst ved vejrtjenesten. Lars Kristensen er uddannet som maler.

Bopæl: Hedeskrænten 81, 8800 Viborg.

XI D 2

Jytte Laila Schurmann Jakobsen.

Født 5. dec. 1950 i Skygge, Engesvang sogn.

Gift 6. okt. 1973 i Ikast kirke med

Anders Hust, født 7. april 1952 i Ålborg, søn af frugtgrosserer Arne Hust og hustru Anne Marie.

Jytte Hust er uddannet som advokatsekretær i Silkeborg; hun hjælper nu til i sin mands virksomhed. Anders Hust er oprindeligt uddannet som bankmand, men driver nu en tekstilfabrik for motetøj i Ikast.

Bopæl: H. C. Andersensvej 51, 7430 Ikast.

Barn:

XI D 2a

Nikolaj Anders Hust.

Født 30. okt. 1978 i Ikast sogn.

XI D 3

Ib Gregers Schurmann Jakobsen.

Født 11. april 1956.

Han er uddannet mekaniker, men arbejder nu i familiens virksomhed. Han er motorcrosskører.

Bopæl: hjemme.

XI E

Carl Oluf Jakobsen.

Født 9. sept. 1919 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 22. juni 1954 i Sevel kirke med

Anna Jensen, født 3. nov. 1934 i Svendshede, Sevel sogn, datter af gårdejer Jens Peder Jensen og hustru Gertrud Marie Pedersen.

Oluf Jakobsen havde efter konfirmationen forskellige pladser ved landbruget. Han blev indkaldt til militærtjeneste i Haderslev 1940. I 1942-43 var han soldat i Fåborg på Fyn. Han var elev på Tommerup Højskole 1943-44. I 1950 overtog han sit barndomshjem, Vester Herrup, også kaldet Mosevang. Denne solgte ægteparret i 1961, da de flyttede til et hus, som de havde købt i Herrup by.

Bopæl: Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

XIE 1

John Allan Jakobsen.

Født 29. juni 1955 i Herrup, Sevel sogn.

Han er uddannet som elektriker i Haderup, hvor han stadig arbejder.

Bopæl: Vester Herrupvej 2, Herrup, 7830 Vinderup.

XIE 2

Tommy Brian Jakobsen.

Født 26. aug. 1957 i Herrup, Sevel sogn.

Han er uddannet som slagter og er nu ansat på pølsefabrikken Pegena i Give.

Bopæl: Niels Kjeldsensvej 1, 7323 Give.

XIE 3

Kurt Gøran Jakobsen.

Født 22. maj 1959 i Herrup, Sevel sogn.

Han er slagteriarbejder på pølsefabrikken Pegena i Give.

Bopæl: Niels Kjeldsensvej 1, 7323 Give.

XIE 4

Poul Ivan Jakobsen.

Født 3. marts 1961 i Herrup, Sevel sogn.

Han er murerlærling i Haderup.

Bopæl: hjemme.

XIE 5

Frits Orla Jakobsen.

Født 28. feb. 1966 i Herrup, Sevel sogn.

Han er skoleelev.

XIF

Mette Viktoria Jakobsen.

Født 28. feb. 1921 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 16. april 1943 i Herrup kirke med

Arne Pilgaard, født 30. dec. 1920 i Herrup, Sevel sogn, søn af gårdejer Peder Anton Pedersen (Pilgaard) og hustru Jensine Katrine Pedersen.

Mette Pilgaard har været elev på Rødkilde Sygeplejeforskole og begyndte 1941 som elev på Århus kommunehospital. Både i Nigeria og i Danmark har Mette Pilgaard foruden at deltage i sin mands arbejde været værtinde for talløse gæster. Arne Pilgaard er student fra Rønde Kursus 1939. Han blev cand. theol. fra Københavns Universitet 1945. Fra 1945 til 1961 var ægteparret missionærer under Sudanmissionen i Nigeria. Indtil 1978 var Arne Pilgaard generalsekretær for Sudanmissionen. Fra 1978 er han residerende kapellan ved Christianskirken i Århus. Han har været medlem af Dansk Missionsråd, næstformand for Folkekirkens Missionsråd og medlem af bestyrelsen for Etiopiermissionen. Han har foretaget flere rejser i Afrika og Europa.

Bopæl: Nordvestpassagen 92, Christianshøj, 8200 Århus N.

Børn:

XIF 1

Karin Pilgaard.

Født 18. feb. 1944 i Brønshøj sogn, København.

Gift 23. juli 1966 i Fredens kirke, Viby J. med

Kristian Jul Bech Madsen, født 20. dec. 1944 i Borbjerg sogn, søn af gårdejer Jacob Madsen og hustru Kirstine Andersen Bech.

Angående dette ægtepar og deres børn se nr. IV A, side 179.

XIF 2

Marna Pilgaard.

Født 28. sept. 1946 i Numan, Nigeria.

Gift 27. nov. 1965 i Fredens kirke i Århus med

Finn Brunebjerg, født 13. marts 1943 i Herrup, Sevel sogn, søn af forpagter Ditlev Jensen og hustru Dagny Brunebjerg.

Marna Brunebjerg er kontoruddannet, og Finn Brunebjerg er uddannet som tømrer, men begge er ansat som kostlærere på Grindsted Kost- og Realskole.

Bopæl: Læsøvej 2, 7200 Grindsted.

Børn:

XIF 2a

Dick Brunebjerg.

Født 16. juni 1966 i Fredens sogn, Århus.

Han er skoleelev.

XIF 2b

Dann Brunebjerg.

Født 3. dec. 1967 i Herrup, Sevel sogn.

Han er skoleelev.

XIF 3

Sonja Pilgaard.

Født 25. april 1954 i Numan, Nigeria.

Gift 1974 med **Søren Rosendahl Laursen**; ægteskabet opløst 1977.

Sonja Pilgaard er kontoruddannet og uddanner sig nu til sparekasseassistent i Risskov Sparekasse.

Bopæl: Brobjergparken 99, 8250 Egå.

Barn:

XIF 3a

Ole Rosendahl Pilgaard.

Født 26. april 1976 i Århus.

XIG

Oda Helene Jakobsen.

Født 11. maj 1925 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 30. juli 1947 i Herrup kirke med

Aksel Rostgaard Andersen, født 19. april 1922 i Simeons sogn, København, søn af sporvejsarbejder Lars Peder Hjalmar Andersen og hustru Agnes Margrethe Clausen.

Oda Andersen blev kontoruddannet i København og har været ansat hos B. P. Hun har været kostlærer med delvis undervisning i Grindsted. Aksel Rost-

gaard Andersen blev skræddersvend i 1941. Han har arbejdet i Sindings konfektionsfabrik i Holstebro. Fra 1954-57 var han vacancelærer i Tvis, hvorefter han begyndte på en seminarieuddannelse i Esbjerg, efter eksamen 1963 fik han ansættelse på Grindsted Kost- og Realskole. 1975 blev han lærer på Hejnsvig skole. Han har deltaget i FDF's arbejde.

Bopæl: Vestre Alle 8, 7200 Grindsted.

Børn:

XI G 1

Leif Rostbo.

Født 10. juni 1948 i København.

Gift 22. jan. 1972 i Grindsted kirke med

Pia Ellis Nielsen. Ægteskabet opløst 1977.

Leif Rostbo har fået navneforandring fra Rostgaard Andersen. Han er lærerstuderende i Esbjerg.

Bopæl: Stengårdsvej 88, 6700 Esbjerg.

Barn:

XI G 1a

Betina Rostbo.

Født 25. jan. 1976 i Grindsted sogn.

XI G 2

Bjarne Rostgaard Andersen.

Født 30. april 1953 i Holstebro.

Han er psykologistuderende på Århus Universitet.

Bopæl: Rådmand Lisbergsgade 7, 8000 Århus.

XI G 3

Lisbeth Rostgaard Andersen.

Født 23. juni 1956 i Tvis sogn.

Bofællesskab med **Steen Dyring**, født 4. maj 1954 i Århus.

Lisbeth Rostgaard Andersen læser på Esbjerg Seminarium. Steen Dyring er elektroniktekniker.

Bopæl: Præstebakken 29, 6700 Esbjerg.

Barn:

XI G 3a

Helle Rostgaard Dyring.

Født 22. sept. 1977 i Grindsted sogn.

XI H

Kristian Viktor Jakobsen.

Født 10. juli 1928 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 4. sept. 1954 i Herrup kirke med

Ane Lise Jensen, født 29. juni 1926 i Borbjerg sogn, datter af møller Anders Jepsen Bak Jensen og hustru Kristiane Brødbæk Christensen.

Viktor Jakobsen tog præliminær- og studentereksamen fra Rønde Kursus henholdsvis i 1947 og 49. Han tog lærereksamen fra Skive Seminarium 1956. Han var derefter ansat ved Kjellerup kommuneskole. Efter eksamen i flere tillægsgag er han nu fra 1979 ansat ved Viborg Handelsskole. Ane Lise Jakobsen har været syerske på Sindings konfektionsfabrik »Rialco« i Holstebro. Hun var ved giftermålet enke efter barbersvend Gustav Grundflod Rasmussen, med hvem hun har nedennævnte datter, der er adopteret af Viktor Jakobsen.

Bopæl: Søndergade 109, 8620 Kjellerup.

Børn:

XI H 1

Bodil Grundflod Jakobsen.

Født 20. sept. 1952 i Holstebro.

Hun er kontoruddannet på Kjellerup kommunekontor og er nu ansat på sekretariatet på Skive Kaserne.

Bopæl: Viovej 175, Resen, 7800 Skive.

XI H 2

Torben Bak Jakobsen.

Født 25. aug. 1955 i Skive.

Han er student fra Viborg Katedralskole og læser nu til lærer på Silkeborg Seminarium.

Bopæl: Drewsensvej 22, 8600 Silkeborg.

XII

Jens Madsen
OG
Ane Kirstine Jensen
SAMT
deres efterkommere

Kirstine og Jens Madsen med datteren Grethe.



XII

Jens Madsen OG **Ane Kirstine Jensen** SAMT **deres efterkommere**

XII

Jens Madsen.

Født 9. juli 1888 i Herrup i Sevel sogn.

Død 28. jan. 1951 i Herrup og begravet på Herrup kirkegård.

Gift 2. nov. 1923 i Herrup kirke med

Ane Kirstine Jensen, født 2. nov. 1886 i Sahl sogn, datter af Peder N. Jensen og hustru Ane Pedersen, Nold. Død 20. juni 1965 i Herrup og begravet på Herrup kirkegård.

Jens Madsen blev døbt i Sevel kirke 15. juli 1888 og blev båret af Ane Madsdatter fra Bers; fadderne var Frants Madsen og Christen Madsen, begge fra Bers, Peder Pedersen fra Feldingbjerg og Christen Vestergaards kone, Marie, og Johanne Vestergaard, begge fra Fly. Han blev konfirmeret 5. okt. 1902 i Trandum kirke.

Den 20. aug. 1915 overtog Jens Madsen Øster Herrup efter sin far Jacob Madsen; han skulle give 22. 000 kr. for gården samt yde sin far aftægt. Følgen- de aftægtskontrakt blev oprettet i den anledning:

Aftægtscontract.

Sålænge jeg, Jacob Madsen, lever, har jeg ret til vederlags- fri afbenyttelse af de 2 værelser i stuehusets østre ende, udelukkende for min person. Gårdens ejer skal daglig i min levetid levere mig 1½ pot nymalket mælk, og årlig skal han levere mig 3 tdr. gode spisekartofler, 3 snese æg, 10.000 stk. tørv; disse ydelser leveres på min bopæl, tørvene i rette tid og i husrum, som ejeren skal stille til disposition på et be- kvemt sted i gården.

Jeg har ret til at færdes på gården og fra og til denne, og ret til at afbenytte gårdens brønd og retirade, tøjtørrings- plads m.m.. Gårdens ejer skal befordre mig til kirke på for- langende, og han skal befordre læge og præst til mig på for- langende samt yde mig pleje og pasning. Endvidere skal gårdens ejer på forlangende befordre mig, hvorhen jeg måtte ønske, dog ikke længere end indenfor en afstand af 2 mil fra gården og ikke oftere end een gang ugentlig. Samtli- ge disse aftægtspræstationer skal ydes mig på forsvarlig og god måde, således som sædvanlig og rimelig er for folk af samme stand og vilkår.

Skulle jeg, Jacob Madsen, ønske at fraflytte ejendom- men, bortfalder den dag, jeg fraflytter, samtlige foran betin- gede præstationer, men fra denne dag at regne, skal ejeren da i stedet for nævnte præstationer, betale mig en kapital af 3.000 kr. samtidig med fraflytningen, og endvidere skal han årlig forud, fra flytningen at regne, kontant og skades- løs på min bopæl betale mig 100 kr. hvert år, så længe jeg lever.

Ane Kirstine Madsen var ved sit giftermål med Jens Madsen enke efter købmand Anton Nielsen, der havde haft forretning i Herrup. I sit første ægteskab havde hun to børn, nemlig:

1. *Jens Bjørnkjær Nielsen*, født 14. aug. 1910. Han er gift med *Johanne Borup*. Der er en datter, *Edith Bjørnkjær*, i ægteskabet. Bopæl: Fengersalle 20, 6740 Bramminge.

2. *Erna Bjørnkjær Nielsen*, født 25. jan. 1916, død 10. okt. 1938 i Herrup. Begravet på Sevel kirkegård.

Jens Madsen var i flere år kirkebetjent ved Herrup kirke.

Jens Madsens og Ane Kirstine Jensens datter

XII A

Anna Margrethe Madsen.

Født 7. dec. 1924 i Herrup, Sevel sogn.

Gift 7. nov. 1947 i Herrup kirke med

Svenning Olesen, født 4. juli 1924 i Sejerslev sogn på Mors, søn af gårdejer Kristian Olesen og hustru Ka- ren Larsen, Sejerslev.

Ægteparret overtog i 1951 Øster Herrup, men solgte den i 1966, hvorefter de byggede hus i Herrup by. Grethe Olesen er hjemmehjælper, og Svenning Olesen er arbejdsmand og er desuden kirkesanger ved Herrup kirke.

Bopæl: Søvejen 5, Herrup, 7830 Vinderup.

Forskellige familieforbindinger i Herrup-slægten

Se også »Familieforbindinger mellem de to slægter fra Herrup og Mundbjerg«, side 6.

- IB 3* Harald Mundbjergs farmor, *I* Ane Kirstine Jensen, og hans hustru, *VE 1* Gunhild Elisabeth Vittrup's farmor, *V* Ane Kathrine Madsen, g. Vittrup, var halvsøstre.
- IB 6* Jens Christian Møller Mundbjergs farfar, Jens Chr. Mundbjerg, var bror til hans hustru, Ella Dorethe Jensens farmors mor, Johanne Jensen, g. (Løvig) Pedersen.
- IC 1b* Henning Mundbjergs ægtefælle, Elin Gjødsbøl, er en søster til *IC 1d* Hanne Mundbjergs ægtefælle, Leo Gjødsbøl.
- ID* Karl Mundbjergs far, Jens Chr. Mundbjerg, var bror til hans hustru, Maren Johanne Poula Pedersens farmor, Johanne Jensen, g. (Løvig) Pedersen.
- ID 4* Henning Rud Mundbjergs farfar, Jens Chr. Mundbjerg, var bror til hans hustru, Marna Elisabeth Jacobsens mors morfar, Ole Jensen (Mundbjerg).
- IE 1* Gunnar Noes Mundbjergs farmor, *I* Ane Kirstine Jensen, var en halvsøster til hans hustru, *IV C 1* Helga Søndergaard Madsens farfar, *IV* Mads Madsen (Herrup) og til hendes mormor, *VI* Kirsten Madsen, g. Søndergaard.
- III* Mette Marie Madsens ægtefælle, Jens Espersens mor var datter (uden for ægteskab) af Maren Jepsdatter og Jens Christensen Hald, hvis søn, Jens Christian Jensen, var far til Mette Marie Madsens halvsøskende, *I* Ane Kirstine Jensen og *II* Jens Christian Jensen.
- III C* Anna Marie Espersens ægtefælle, Johannes Madsen, er bror til *III D* Maren Espersens ægtefælle, Søren Madsen. De to brødre farfar, Mads Olesen, var bror til Ane Kristine Jensens ægtefælle, Jens Chr. Mundbjergs far, Jens Olesen.
- IVA* Jacob Madsens farmors far, Jens Christensen (Davidsen) var hans ægtefælle, Maren Kirstine Andersen Bechs morfars mor, Mette Cathrine Christensdatters bror.
- IVA 6* Kristian Jul Bech Madsens farfar, *IV* Mads Madsen (Herrup), var bror til hans hustru, *XI F 1* Karin Pilgaard Pedersens mormor, *XI* Maren Madsen, g. Jakobsen.
- IV C* Jacob Pedersen Madsens far, *IV* Mads Madsen (Herrup), var bror til hans hustru, *VI A* Bodil Marie Andersen Søndergaards mor, *VI* Kirsten Madsen, g. Søndergaard.
- IVE 3* Mary Simonsens morfars morfar, Jens Christensen (Davidsen), var hendes ægtefælle, Carl Andersen Bechs farmors farmor, Mette Cathrine Christensdatters bror.
- VE 1* Gunhild Elisabeth Vittrup. Se *IB 3*
- VI* Kirsten Madsens ægtefælle, Anders Andersen Søndergaard, var en bror til hendes søster, *IX* Maren Anine Jacobine Madsens ægtefælle, Jens Andersen (Søndergaard).
- VI A* Bodil Marie Andersen Søndergaard. Se *IV C*
- VID* Aksel Kristian Andersen Søndergaards ægtefælle, Sigrid Nielsen, er en søster til hans søster, *VI H* Dagny Andersen Søndergårds afdøde ægtefælle, Aksel Marinus Nielsen (Mundbjerg).
- VID 2* Erna Søndergaards farmor, *VI* Kirsten Madsen, g. Søndergaard, var søster til hendes ægtefælle, Finn Vagn Lykkeskovs morfar, *X* Peder Christian Madsen.
- VI H* Dagny Andersen Søndergaard. Se *VID*
- IX* Maren Anine Jacobine Madsen. Se *VI*
- X* Peder Christian Madsens ægtefælle, Karen Kirstine Kristensens far var en bror til *VI* Kirsten Madsens og *IX* Maren Anine Jacobine Madsens ægtefæller, Anders Andersens Søndergaards og Jens Andersens (Søndergårds) far.
- XD 1* Finn Vagn Lykkeskov. Se *VID 2*
- XIA* Niels Arne Jakobsens ægtefælle, Ruth Schurmann, er søster til hans bror, *XI D* Jacob Madsen Jakobsens ægtefælle, Elna Emilie Schurmann.
- XIC* Mary Augusta Jakobsens ægtefælle, Niels Christian Løvig Pedersen, er bror til hendes søster, *XI F* Mette Viktoria Jakobsens ægtefælle, Arne Pilgaard.
- XIC 1* Tage Løvig Pedersens ægtefælle, Ruth Jensen, er søster til hans kusine, *XI F 2* Marna Pilgaards ægtefælle, Finn Brunebjerg.
- XID* Jacob Madsen Jakobsen. Se *XIA*
- XIF* Mette Viktoria Jakobsen. Se *XIC*
- XIF 1* Karin Pilgaard Pedersen. Se *IVA 6*
- XIF 2* Marna Pilgaard. Se *XIC 1*
- XIG* Oda Helene Jakobsens ægtefælle, Aksel Rostgaard Andersen, er bror til *IV E 2* Anna Irene Simonsens tidligere ægtefælle, Helmer Rostgaard Andersen.

Navneregister for efterslægten

Personerne i dette register er nævnt ved deres døbenavn

- Ahler, Jørgen 232
– Martin 233
– Susanne 233
– Thomas 233
Andersen, Agnes Kristine 216
– Aksel Rostgaard 234
– Anders 216
– Anny 217
– Bjarne Rostgaard 235
– Bo 172
– Bothilde Marie 215
– Doris 144
– Ebbe 172
– Ely 206
– Erik Fisker 191
– Gudrun 161
– Harry 216
– Helmer Rostgaard 184
– Henning Arne 217
– Henny 217
– Henry 217
– Ib Henry Redder 171
– Jacob 216
– Jens (Søndergaard) 215
– Jens Søndergaard 217
– Jette Hallum 183
– John 217
– Jytte 168
– Karen Marie 216
– Keld 217
– Kitty 217
– Kristian Ricardt 217
– Kurt Hallum 183
– Leif 217
– Line 172
– Lisbeth Rostgaard 235
– Magda Helene 216
– Mia 172
– Ninna 216
– Pia 172
– Sine 172
– Steen 171
– Svend Oluf Hallum 183
– Tove Hallum 183
Andreasen, Allan 216
Bay, Bo Flemming 216
– Jesper 216
– Per 216
Bech, Carl Andersen 184
– Carsten 184
– Erik Alfred 184
– Maren Kirstine Andersen 176
– Mona 184
Bitsch, Holger 204
Bohsen, Birgitte 205
– Helene 205
– Ove Henning 205
– Vibeke 205
Bork, Lisbeth 224
– Mogens 224
– Thorkild 224
Bräuner, Anders Peter 150
– Elias Michael 149
– Frede 149
– Margit 149
Brejner, Michella 149
– Steen 149
– Susan 149
Broe, Carsten 192
Brunebjerg, Dann 234
– Dick 234
Brunnebjerg, Finn 234
Buskov, Evald 195
– Henrik 195
– Mikael 195
– Steen 195
Christensen, Ane Johanne
– Frederikke 190
– Anne Mette 161
– Anni Krogh 144
– Anny Brødbæk 146
– Christen Peter 192
– Elmo 226
– Erna Vittrup 193
– Finn 161
– Gerd Nyborg 168
– Heino 192
– Helle Nyborg 168
– Jens Vittrup 193
– Jørn Klinkby 179
– Kaj 197
– Karin Anette 170
– Karl Christian 192
– Lene 172
– Lisbeth Hedegaard 170
– Lone Vittrup 193
– Manny 150
– Olga Vittrup 193
– Peder 170
– Svend Erik Vittrup 193
– Svend Nyborg 167
– Tine Nyborg 168
– Torben Vittrup 193
– Tove Marie 170
– Tune Nyborg 168
– Villy Vittrup 193
– Vinni 192
Christiansen, Ingeborg
– Bøgeballe 160
Christoffersen, Doris 160
– Bente 191
– Bjarke Rosendahl 194
– Karsten Rosendahl 194
– Martin Hildebrandt 194
Clausen, Vera 145
Creutz, Vera 169
Cruse, Adam Valentin Bang 216
– Jacob Lars Bang 216
– Lars Valentin Bang 215
Dalager, Heinrich 143
Dalum, Lene 205
Dyring, Helle Rostgaard 235
– Steen 235
Espersen, Anna Marie 169
– Birgit 168
– Børge 168
– Charlotte Henriette Ingemann 167
– Edith 167
– Ejnar 166
– Esper 166
– Frede Bendt 167
– Gerda Marie 166
– Grethe 171
– Helle 171
– Henny 172
– Inge 168
– Jacob Herrup 167
– Jan 171
– Jens 165
– Kai 171
– Kim Ingemann 167
– Kurt 168
– Lis 166
– Lone 167
– Maren 169
– Peder Christian Thorvald 171
– Thea 167
Frederiksen, Bent Møller 180
– Bo Møller 180
– Claus Møller 180
– Lejf 231
Friland, Steen Hornemann 203
Gade, Jan Torben 194
– Jens Christian 194
– Jens Erik Vittrup 194
– Jette Dorrit 194
– Richard Andreas 194
– Ruth 194
Gjødbsøl, Elin 147
– Leo 148
Glerup, Jørgen 182
Gylling, Bente 152
Haaning, Oda Grethe 147
Hansen, Annie Boie 166
– Erik 147
– Heidi Mundbjerg 147
– Henrik Boie 166
– Henrik Mundbjerg 147
– Ib Rønning 230
– Inger Hanne 231
– Jens Chr. Dybdahl 192
– Marianne Boie 166
– Martha Jensine 224
– Pia Juhl 166
– Søren Ingemann Boie 166
Hedegaard, Anna 185
Henriksen, Anne 154
– Karen Katrine 154
– Mogens 154
Hestbæk, Brian Kirstein 224
– Hans 223
– Vinni 224
Hornstrup, Allan 177
– Dorthé 177
– Ebbe René 177
– Eli Ivan 177
– Hans 178
– Holger 177
– Jacob Christian 177
– Jane Majbritt 177
– Jesper 177
– Knud Erik 177
– Maren Kathrine 177
– Martin 177
– Tage 177
Hust, Anders 233
– Nikolaj Anders 233
Høgh, Anders Jensen 193
– Jan 194
– Pia 194
Højbjerg, Annelise 177
Jacobsen, Ane 176
– Anna Marie 167
– Britta Kirstine 179
– Carlo 168
– Conni Elisabeth 179
– Gitte Marie 179
– Jacob Bjarne 178
– Jørgen Anker 179
– Kristian Kurt 179
– Marna Elisabeth 152
– Peder Michael 178
– Susanne 217
Jakobsen, Alice Schurmann 230
– Annie Bente Schurmann 233
– Asbjørn Schurmann 231
– Bodil Grundflod 235
– Britta Schurmann 230
– Carl Oluf 233
– Carsten Slot 206
– Frits Orla 234
– Gert Lykkeskov 224
– Helga Schurmann 231
– Ib Gregers Schurmann 233
– Jacob Madsen 233
– Jens Brødbæk 224
– John Allan 234
– Jytte 231
– Jytte Laila Schurmann 233
– Kristian Viktor 235
– Kurt Gøran 234
– Lisa Schurmann 231
– Margit Schurmann 230
– Mary Augusta 232
– Mette Kirstine 231
– Mette Viktoria 234
– Niels Arne 230
– Niels Arild Schurmann 231
– Oda Helene 234
– Poul Ivan 234
– Poul Kristian 229
– Poul Martin Schurmann 231
– Rikke Schurmann 231
– Ruth Schurmann 231
– Tommy Brian 234
– Torben Bak 235
– Yrsa Schurmann 231
Jensen, Anders Kristian Vad 147

- Ane Kirstine 142
- Ane Kirstine 238
- Ane Lise 235
- Anna 233
- Annette Juul 178
- Arne Mundbjerg 143
- Birthe Herrup 160
- Birthe Kirstine 222
- Britta Vad 147
- Claus 143
- Dan Østergaard 225
- Ella Dorethe 146
- Else 180
- Frits Aage Herrup 161
- Grethe 161
- Grethe 197
- Gurli 231
- Hanne Bodil 161
- Helle 160
- Henning Herrup 160
- Henning Østergaard 225
- Henrik Vindstrup 168
- Inge Lise 232
- Inger 204
- Inger Katrine 148
- Irene Laura 225
- Jacob Herrup 160
- Jakob 222
- Jakob 223
- Jenny Mathilde 195
- Jens Christian 159
- Jens Nygaard 180
- Jens Viggo (Rout) 216
- Johanne Andersine 185
- John Herrup 160
- Jørgen Herrup 160
- Ken Østergaard 225
- Knud Erling 161
- Lars 223
- Maren Cathrine 154
- Maren Kathrine 160
- Maren Møller 144
- Mie Vad 147
- Mogens Herrup 160
- Peder Vad 147
- Randi Kildedal 224
- Ruth 232
- Ruth Anni 179
- Sonja Grethe 160
- Susanne Herrup 160
- Søren Kristian Møller 143
- Tage Mundbjerg 143
- Tove Herrup 160
- Vibeke 160
- Villads Peder Christian 222
- Johansen, Birgit 149
- Daniel 149
- Dorte Mariane 149
- Jønsson, Torsten 196
- Eva Margaretha 197
- Peter Lyngø 197
- Jørgensen, Allan Mundbjerg 155
- Anne-Kirsten Riis 156
- Hans Johs. Riis 155
- Inge-Lise 155
- Inger Krogh 195
- Mona Vinther 155
- Rita Vinther 155
- Steffan Juelsgaard 155
- Svend Ivan Mundbjerg 155
- Vagn Mundbjerg 155
- Vigo Juelsgaard 155
- Kalamacha, Clara 193
- Kastbjerg, Mary Evine 169
- Kjeldsen, Bente Nørgaard 183
- Erik Nørgaard 183
- Jan Nørgaard 183
- Rita Nørgaard 183
- Kjærgaard, Anna 171
- Knudsen, Anna Jensine Grøn 147
- Koldsø, Erik Bruun 151
- Jørgen Mundbjerg 152
- Karin Anette Mundbjerg 151
- Poul Gert Hedevang 151
- Ruth Merete Bruun 151
- Kopborg, Anna Marie 232
- Kragh, Nele 198
- Verne 197
- Kristensen, Betty Dam 151
- Bodil 182
- Elisabeth 143
- Ernst Skindbjerg 161
- Grete Kristine 217
- Jette Skindbjerg 161
- Karen Kirstine 221
- Kristian Skindbjerg 161
- Lars 233
- Lisbeth Skindbjerg 161
- Kromose, Christina 203
- Finn 203
- Lange, Aase 170
- Arne 169
- Britta 170
- Kurt 170
- Per 170
- Larsen, Gunnar 198
- Laursen, Svend 225
- Søren Rosendahl 234
- Lund, Jørgen Emil 156
- Kenneth Riis 156
- Lisbeth Riis 156
- Otto Riis 156
- Ulla Riis 156
- Lykkeskov, Ebbe 203
- Elin Britt 223
- Finn Vagn 203, 223
- Hanne 203
- Ole 203
- Ole Mundbjerg Lykke 223
- Lyngø, Elsebeth 196
- Samuel 196
- Madsen, André 225
- Ane Kathrine 190
- Anja Pilgaard 180
- Anna Grethe 171
- Anna Kirstine Bech 177
- Anna Margrethe 238
- Annette Bech 179
- Bent 223
- Bent Vestergaard 183
- Bente 178
- Berit Pilgaard 180
- Birger Østergaard 169
- Birthe Agnethe 225
- Carla Martine Bech 178
- Christian Brænderis 225
- Dagny Amalie 224
- Dorte Brænderis 225
- Dorte Jehøj 183
- Dorte Pinholt 179
- Ebba Søndergaard 181
- Ejler Christian 169
- Elsa Irene 185
- Esther Kirstine 183
- Finn Pinholt 179
- Frida Elisabeth 170
- Gerda Asta 170
- Grethe Slot 223
- Hanne Merete 225
- Helga Søndergaard 153, 181
- Helge Frank 225
- Helle Bech 179
- Henning Jehøj 183
- Ina Lis Hansen 226
- Inga Dorethe 185
- Inge Marie 169
- Inger Moesgaard 197
- Irene 183
- Jacob 176
- Jacob Pedersen 181, 202
- Jakob 226
- Jakob Carlo Marthinus 222
- Jakob Carlo Marthinus 223
- Jakob Østergaard 169
- Jan Benny Hansen 226
- Jens 238
- Jens Kristian Kjærgaard 171
- Jens Vestergaard 183
- Jensine 212
- Jesper 225
- Johannes 169
- John Erik 225
- Jonna Bech 180
- Jørgen Dueholm 148
- Karen 210
- Karen Eleonora Kristine 222
- Karen Vestergaard 183
- Karin Bech 179
- Karin Kjærgaard 171
- Karl Emil 179
- Kirsten 169
- Kirsten 201
- Kirstine Marie 184
- Knud Arno 226
- Kristen Henry 224
- Kristian Jul Bech 179, 234
- Laila Østergaard 169
- Lene Creutz 169
- Lene Kirsten Hansen 226
- Lene Mundbjerg 148
- Lisbeth Kjærgaard 171
- Lydia 183
- Mads 176
- Mads Peder Bech 179
- Magda Kirstine 216
- Magda Marie 223
- Manfred Johannes Jehøj 182
- Maren 180
- Maren 229
- Maren Anine Jacobine 215
- Mette Marie 165
- Niels Erik Jehøj 183
- Ole Preben 225
- Peder Christian 221
- Peter Mundbjerg 148
- Pia Pinholt 179
- Randi Vibeke Hansen 226
- René 225
- Rigmor Lydia 226
- Rosa Elisabeth Bech 178
- Ruth 223
- Ruth Nora 170
- Susanne Bech 179
- Søren 169
- Søren 225
- Søren Østergaard 169
- Torben Brænderis 225
- Uffe Østergaard 169
- Verner Kristian 171
- Viggo Ernst Thorvald 185
- Villiam Marinus 182
- Mathiesen, Berit Kildedal 224
- Bodil 224
- Henrik Kildedal 224
- Sigfred Johannes 224
- Thorkild 224
- Torben Kildedal 224
- Vera Kirstine 224
- Meyer, Ulla 144
- Mide, Ane Henriette 196
- Mikkelsen, Ida Lovise Rosalie 159
- Magda Annalise 225
- Marie 171
- Mortensen, Jørgen Egon 170
- Karen Margrethe 153
- Lene 171
- Mundbjerg, Kirstine 149
- Anette 145
- Anna Kirstine Møller 146
- Anna Tomine 149
- Anne Grethe 146
- Anni 150
- Arne 150
- Asger Noes 153
- Bente 150
- Birger Noes 153
- Birthe 147
- Birthe Meyer 145
- Britt 143
- Børge 148
- Carsten Noes 153
- Dorte Noes 154
- Ella 148
- Else 144
- Erik 148
- Finn 148
- Frede Møller 146
- Grete 148
- Gunnar Noes 153, 181
- Gurli 146
- Hanne 148
- Harald 145, 195
- Helga 150
- Henning 145
- Henning 147
- Henning Rud 152
- Henny Petra 143
- Henrik 146
- Henrik 152
- Irene 148
- Jacob 144
- Jan 145
- Jens 143
- Jens Chr. Møller 146
- Jens Christian 142
- Jens Ejner 151
- Jens Jørgen 143
- Jens Kristian 147
- Jens Kristian 148
- Jens Noes 153

- Jens Noes 154
- Jens Olav 145
- Jens Peder 148
- Jette 148
- Jette Møller 146
- Johannes 144
- Johannes 150
- Jørgen 148
- Jørrn 145
- Karen 152
- Karen Kirstine Noes 154
- Karl 151
- Kent 152
- Krista Kirstine 143
- Kristian Noes 153
- Lars 152
- Lars Meyer 145
- Lena 152
- Lilian Rosa Hedevang 151
- Linda 146
- Lone Noes 153
- Mads 147
- Maren Katrine 154
- Marianne 146
- Marthinus 152
- Meta Elisabeth 151
- Mogens Noes 153
- Niels Jacob 145
- Niels Jakob 145
- Ole 149
- Ole 152
- Otto 150
- Ove 150
- Per Møller 146
- Poul Christian 152
- Poul Erik 146
- Poulina 155
- Rigmor Noes 154
- Robert Møller 145
- Ruth Elise 151
- Stine 146
- Susan 144
- Susanne 145
- Thomas Henriksen 143
- Tom Meyer 144
- Torben 143
- Torben 152
- Torben Noes 153
- Verner 150
- Møller, Svend Aage 216
- Mørup, Niels Peter 178
- Nielsen, Aase Thordahl 183
- Aksel Marinus 204
- Allan Overgaard 223
- Anna 197
- Anna Mette Mundbjerg 205
- Annette 145
- Arne Mundbjerg 205
- Arne Overgaard 223
- Asger 222
- Bente Ruth Aase 166
- Birgitte 216
- Bodil 215
- Børge Mundbjerg 205
- Claus Kongsgaard 203
- Dorte 222
- Elka Johanne Kallesøe 207
- Elly Katrine 143
- Elna 217
- Eva 225
- Frida Mundbjerg 205
- Gitte Juhl 166
- Gunhild Mundbjerg 204
- Helle 222
- Henning Verner Mundbjerg 205
- Henriette Mundbjerg 205
- Jane Overgaard 223
- Kai 215
- Kaj Aage 222
- Kaja Tang 177
- Karen Krogh 207
- Karen Mundbjerg 205
- Kristiane 205
- Marianne Ingemann 167
- Marianne Mundbjerg 205
- Marie 166
- Per Kongsgaard 203
- Pia Ellis 235
- Rita Mundbjerg 205
- Sigrid 202
- Sine Mundbjerg 205
- Sonja 171
- Susanne Mundbjerg 205
- Torben Kongsgaard 203
- Tove Mundbjerg 205
- Viggo Ernst Mundbjerg 204
- Noes, Karen Pedersen 152
- Nygaard, Jens Jørgen 180
- Leif 181
- Lissie 181
- Vagner 180
- Viggo 180
- Vita 181
- Nyrup, Birthe 149
- Johannes 149
- Nørgaard, Arne 170
- Birthe 170
- Frede 170
- Jacob 170
- Karina 170
- Nørskov, Michael 226
- Tommy 226
- Olesen, Anders Kristian 207
- Anne Grethe 180
- Bent 206
- Charlotte Kallesøe 207
- Edmund 205
- Gitte Krogh 207
- Hanne Nørgaard 222
- Harry Ingomar 207
- Jens Christian 207
- Jens Peder Kallesøe 207
- Kirsten Rita 206
- Knud Emil 206
- Lars 206
- Pia 231
- Svend Erik 207
- Svenning 238
- Søren Krogh 207
- Thomas 206
- Tina 231
- Villy 231
- Olsen, Else Sofie 145
- Pedersen, Allan 184
- Anders Løvig 233
- Anitta Betina 225
- Anne Grethe 177
- Bislev 193
- Bjarne 184
- Britta Filsø 204
- Dorthe 193
- Erling 225
- Gert 193
- Grethe 218
- Gudrun Margot Ingemann 194
- Gunner Filsø 204
- Hardy 193
- Henning 184
- Hilda Dahl 192
- Jan Bjarne 167
- Jens Peder Filsø 204
- Jesper Løvig 233
- Jette 185
- Jørgen 185
- Jørgen Frederik 181
- Kaj 182
- Kaj Løvig 233
- Karen Marie 192
- Karin 182
- Karin Pilgaard 179
- Kim 193
- Kim Løvig 232
- Kurt 182
- Lasse Holm 146
- Leif 182
- Lene 167
- Linda Filsø 204
- Lis Hagemann 196
- Lisbeth Filsø 204
- Maren Johanne Poula 151
- Marie Slot 223
- Martha Kathrine 177
- Mogens 184
- Morten Løvig 232
- Niels 210
- Niels Christian Løvig 232
- Ove 184
- Palle Holm 146
- Per Løvig 233
- Poul Løvig 232
- Preben 193
- Ruth 182
- Sofie 160
- Susanne Anette 225
- Søren Løvig 232
- Tage 185
- Tage Løvig 232
- Tina Løvig 232
- Tommy 182
- Tove Løvig 232
- Perera, Premilla 191
- Petersen, Abel Madsen 206
- Birgitte 167
- Erik 167
- Hans Villads 207
- Knud Ankcr 206
- Lars 167
- Lene 207
- Oda Herold 150
- Søren 167
- Vita Debbie 206
- Pilgaard, Arne 234
- Karin 234
- Marna 234
- Ole Rosendahl 234
- Sonja 234
- Pinholt, Lis 179
- Poulsen, Anne 169
- Birgit 185
- Hanne Vittrup 196
- Johannes 185
- Leif 168
- Lisbeth 185
- Lotte Vittrup 196
- Morten 169
- Morten Møller 196
- Thorkild Møller 196
- Priested, Ryan 198
- Rasmussen, Birgit 182
- Ejner 144
- Inger 144
- Jan Krogh 144
- Jannic 230
- Jørgen 144
- Refsgaard, Anne Kathrine Frølund 233
- Reng, Bente 191
- Ebbe 191
- Jette 191
- Oluf 191
- Rolle, Flemming 168
- Kirsten 168
- Mikael 168
- Tage Edvard 168
- Rosendahl, Hans Fløe 154
- Karen Noes 154
- Rostbo, Betina 235
- Leif 235
- Rostgaard, Steen 184
- Rout, Jacob 217
- Ruby, Anna 160
- Schaffer, Regnar Hviid 160
- Michael 160
- Schurmann, Dorthe 230
- Elna Emilie 233
- Henrik 230
- Ruth 230
- Seerup, Anni Marie 232
- Carsten Michael 232
- Claus 232
- Ejnar Henry 231
- Henning Ove 231
- John Allan 232
- Kaj Egon 232
- Poul Aksel 232
- Torben 232
- Simonsen, Alfred Kristian 184
- Anna Irene 184
- Bendt Erik 185
- Bent Erik 185
- Britta 185
- Conny 185
- Johanne 184
- Karen Marie 182
- Lilly 153
- Mary 184
- Viktor Mads 185
- Skovmose, Anders 144
- Steensen, Elisabeth Marie 178
- Stefansen, Hans 226
- Heidi 226
- Lonni 226
- Steinrud, Vibeke 194
- Storebjerg, Johannes 150
- Niels 150
- Peder 150
- Svendsen, Charlotte 231
- Gitte 231
- Svend Erik 230
- Søndergaard, Agnete Andersen 204
- Aksel Kristian Andersen 202
- Alfred Andersen 202
- Anders 203

- Anders Andersen 201
- Anna Andersen 204
- Anna Grethe 203
- Bodil Marie Andersen 181, 202
- Dagny Andersen 204
- Erna 203, 223
- Esther 203
- Ingrid Andersen 206
- Ingrid Andersen 206
- Jacob Herrup Andersen 202
- Karen Andersen 206
- Karen Ingrid Andersen 206
- Karl Andersen 206
- Kirsten 153
- Kirsten Emma 203
- Martin Andersen 203
- Viggo 202
- Sørensen, Aksel 192
- Annette 149
- Charlotte 149
- Ellen Nedergaard 195
- Emmy Gade 194
- Hans Henrik 166
- Henrik Hildebrandt 194
- Johannes 149
- Jørn Dikman 166
- Kirsten Birgith 152
- Kirsten Hildebrandt 194
- Rikke Boie 166
- Rikke Vittrup 192
- Signe Kirstine Østergaard 169
- Susanne 149
- Torsten Kaare 166
- Thusgaard, Hanne 232
- Tingleff, Finn 223
- Lone 223
- Peder 223
- Tolstrup, Janne 230
- Leif 230
- Peter 230
- Torp, Gerda 170
- Villadsen, Elna Marie 197
- Vinther, Ingrid 155
- Vittrup, Aage Kristian 197
- Ann Johanne 192
- Bettina 196
- Birgitte 196
- Birgitte Moesgaard 197
- Birthe Vibeke 195
- Bo 195
- Brian Dahl 193
- Dagmar Hansine 196
- Diana 192
- Ea 191
- Ejgil 193
- Ejvind 191
- Ellen Margrethe 196
- Elna 192
- Elna Helene 197
- Emmy Eleonora 191
- Erling Ivan 195
- Gitte 195
- Gunhild Elisabeth 145, 195
- Henning 192
- Henning 195
- Jacob Emanuel 190
- Jens Andreas Emanuel 190
- Jes Jacob 192
- Jette 195
- Joan 191
- Johanne 194
- Julius 196
- Karl Sigvald 197
- Kim 191
- Klara Dusine 197
- Kurt 192
- Kurt 197
- Lene 195
- Louise 192
- Maren Kirstine 192
- Marianne 196
- Michael 192
- Niels 195
- Niels Christian 192
- Niels Kristian 196
- Olga Marie 198
- Per 196
- Poul Henning Mide 196
- Poul Jørgen Mide 196
- Preben 191
- Rene 191
- Tea 191
- Thorkild 197
- Tove 192
- Vagn 192
- Væggemose, Anna Kirstine 178
- Erling 178
- Jacob 178
- Johs. Peder Lundsgard 178
- Peder Marinus 178
- Poul Erik 178
- Tina 178
- Ørhberg, Bodil 148
- Østergaard, Karin 197
- Kjeld 151
- Leif 151
- Tove 151