



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

**SLÆGTEN
FRA »SØNDERGAARD«
I DJELD,
SEVEL SOGN**

**SLÆGTEN
FRA »SØNDERGAARD«
I DJELD,
SEVEL SOGN**

FORORD

Den velkendte venstrepolitiker, konseilpræsident J. C. Christensen, har engang sagt: »Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne, - men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå i arv til børn og børnebørn, slægt efter slægt.«

Ved at foranledige nærværende slægt, har jeg ikke blot vist viljen til at ville værne om disse minder, men også skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Skulle De under læsningen få den tanke: »Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med den omtale af en mængde forfædre, som jeg slet ikke har kendt? - Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?« så husk på, at vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger på fortiden, og at alt - også én selv - er et produkt af denne fortid.

Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt: »Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos det enkelte menneske, må han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen.

Det slægtshistoriske studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangede foreteelser, - den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab«.

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder - som kan hjælpe én til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et ståsted.

Læs bogen igennem og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. - De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men du, kære læser, har et meget nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved Deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f.eks. Sevel sogn, så er det, selv om billedet har ændret sig noget, - på de samme gader og veje slægtens gamle har gået, ligesom mange af de bygninger man passerer, er de samme, som ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet såvel mørke som lyse timer.

En slægt som denne kan sætte stærke præg på den egn eller by, den kommer til at leve i. Det mærkes måske ikke i det daglige, men hver dag er da også kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen til år, og disse år tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidig hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på eget værd. En døgnvise spår: »Om hundred' år er alting glemt,« og det er sikkert rigtigt, når det gælder døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage står summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner som slægten gav den enkelte at forvalte og give videre.

Til slut vil jeg rette en tak til slægtens medlemmer for den interesse, hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er omfattet, og for den hjælp, som fra mange sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlån af billeder m.m.

Mit ønske for denne slægtsbog er: At den må blive til gavn og glæde igennem mange generationer fremover.

Sevel 1983
ANNA A. SØNDERGAARD

Indholdsfortegnelse

Forord	5
Slægtsbogens brug	7
Arkivarbejdet	8
Forholdene i Djeld og Sevel omkring 1864	9

FORSLÆGTEN

Anders Hansen	13
Anders Hansen og Christen Hansens forslægt	13
Bodil Marie Nielsdatters forslægt	18
Karen Eriksdatters forslægt	163

EFTERSLÆGTEN

Ellen Andersen	97
Niels Andersen	97
Hans Andersen	97
Ellen Marie Andersen	97
Ane Andersen og Magnus Hyldal Jensens slægt	99
Niels Chr. Andersen og Ane Kristensens slægt	109
Anne Margrethe Andersen og Chresten Rosgaards slægt	115
Jens Andersen og Anine Madsens slægt	121
Chresten Andersen og Kirstine Kristensens slægt	127
Anders Andersen Søndergaard og Kirsten Madsens slægt	141
Hansine Andersen og Carl Brødsgaard Jørgensens slægt	155
Ane Christensen og Chresten Pedersen Pilgaards slægt	169
Hans Christensen og Oline Olesens slægt	183
Peder Christensen	187
Ane Johanne Christensen og Søren Sørensen Bjerregaard	188
Peder Christensen	189
Ane Catrine Christensen og Jens Chr. Christensens slægt	191
Ane Margrethe Christensen og Nicolai Augustinussens slægt	199
Anders Christensen og Thomassine Jensens slægt	203
Peder Christensen og Ane Margrethe Pedersens slægt	221
Kjeld Christensen og Ane Jensen Bæks slægt	227
Karen Kirstine Christensen og Peder Chr. Madsens slægt	235
Person register for efterslægten	243

Bogens brug

For at få det fulde udbytte af læsningen af denne slægtsbog, bør man sætte sig grundig ind i følgende: Skæringspunktet mellem forslægt og efterslægt findes mellem afsnit 2 og 3.

AFSNIT 1 omtaler brødrene Anders Hansen og Christen Hansen og deres forslægt.

AFSNIT 2 omtaler Anders Hansens hustru, Bodil Marie Nielsdatter og hendes forslægt.

AFSNIT 3 omtaler Anders Hansen og Bodil Marie Nielsdatters efterslægt.

AFSNIT 4 omtaler Christen Hansen og hans hustru Karen Eriksdatter, samt deres efterslægt.

Om nummereringssystemet i forslægten (anetavlen) gælder, at alle mandspersoner har lige numre og deres hustruer de umiddelbart efterfølgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange personsnummer med 2, hvorved altså ane nr. 6' fader har nr. 12 og moderen nr. 13 - nr. 12' forældre har nr. 24 og 25, og nr. 13' forældre har nr. 26 og 27, o.s.v.

Hvis man omvendt vil finde f.eks. barnet af ægteparret med numrene 18 og 19, så halverer man det lige nr. - barnet er altså nr. 9, gift med nr. 8 og deres barn er nr. 4, gift med nr. 5 og deres barn igen er nr. 2, gift med nr. 3.

Medens den skematiske anetavle oversigt redegør for slægtens forbindelse tilbage i tiden fra stamfaderen, - - således giver efterslægten en oversigt over hans børn, børnebørn og oldebørn o.s.v. mærket med henholdsvis romertal, store bogstaver, arabertal og små bogstaver, således at stort A eller 1 eller lille a altid er det ældste barn af en søskende-flok. Man opnår derved at enhver person i efterslægtens oversigt får sit eget registreringsnummer, et nummer der redegør for forbindelsen tilbage til stamfaderen og dermed for slægtsforbindelsen til alle de øvrige nævnte personer.

For eksempel: IV.F.3.b. det lille b angiver at den pågældende er andet barn af IV.F.3, som igen er tredje barn af IV.F. og det store F er sjette barn af IV., som er fjerde barn af stamfaderen.

Sætter man sig ind i dette system, kan man altid stedfæste enhver af de i efterkommeroversigten nævnte personer.

Arkivarbejdet

Følgende er en lille redegørelse om noget af det man kan finde på arkiverne f.eks. i

KIRKEBØGER finder man størsteparten af de gamle oplysninger om personers fødsel - vielser - og død, desuden er det de mest korrekte oplysninger man kan få. Fra 1815 og op til vor tid er kirkebøgerne ført i 2 eksemplarer, men før 1815 er man afhængig af hvordan præsten var, ligesom man er afhængig af om kirkebøgerne er bevaret, mange kirkebøger er gået tabt ved brand og lignende. Normalt er kirkebøgerne kun opbevaret tilbage til ca. 1750 og alene i Nørrejylland findes 50 sogne, hvor alle kirkebøger før 1814 er gået tabt, det år blev der påbudt dobbelt kirkebogsføring i samtlige sogne.

Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældre kirkebøger er meget mangelfulde og i perioder slet ikke har været ført, vanskeliggør forskerens arbejde meget.

FOLKETÆLLINGSLISTER har tit hjulpet os over nogle vanskelige perioder, da man i disse ofte finder familien samlet med angivelse af deres alder m.v., desværre er der ingen folketællingslister før 1787 og den næste kommer først 1801, derefter er der ingen før 1834, men så er der et for hvert 5. år.

SKØDER OG PANTEPROTOKOLLER fortæller os hvem der ejer ejendommene, samt hvornår disse er solgt og til hvem, ligesom der også er nævnt pris og betingelser.

SKIFTEPROTOKOLLER er rene guldgruber for forskeren, her nævnes ofte de børns navne, der er levende og hvem de er gift med, samt alt, hvad den afdøde ejede er opført heri, såsom huse, møbler, tøj, køkkengrej, porcelæn, bestik, som sølvtøj, kreaturer og avlsredskaber med meget mere, og alt er ansat til en vis værdi.

LÆGDSRULLER kan, for mændenes vedkommende, give besked om mangt og meget som alder, højde, hvor og hvad de har været som soldat o.s.v.

FÆSTEPROTOKOLLER. Før 1800 var de fleste bønder »Fæstebønder«, de skulle gøre hoveriarbejde på godserne, hvem der fik disse ejendomme i fæste og til hvilken pris, kan man undertiden finde

i disse protokoller, de kan da hjælpe et lille stykke videre på vej.

MATRIKLER. Heri finder man størrelsen på jorden, der hører til ejendommen.

JORDEBØGER angiver afgiften for et stykke jord, samt ejeren og brugeren af jorden.

TINGBØGER er en kilde, hvor det nu og da lykkes at føre en bondeslægt endnu flere led tilbage, ofte til 1500 tallet. Hvis der er opstået strid om ejendomsforholdet til en mark, og i den anledning foretaget tinghøring, vil de afgivne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kan så komme ud for at Pedet Jensen fremstår på tinge og vidner, at den pågældende mark har tilhørt hans far Jens Pedersen, som overtog den fra sin far o.s.v.

BRANDTAXATIONER fortæller meget interessant om ejendommen, dens beliggenhed, størrelse samt bygningsmåden og ofte dens indretning samt hvilken værdi den er sat til.

Og mange, mange andre ting og beretninger kan findes.

Det skal også lige nævnes, at man i Anetavlen mange steder møder betegnelsen »Trolovelse«, dette var en kirkelig handling, der før i tiden gik forud for den kirkelige vielse. Trolovelse kendtes allerede i middelalderen, og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling.

Efter loven skulle præsten »alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, førend de i kirken retteligen bliver samlede«.

I 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar, men trolovelseskikken fortsatte dog, uden at være ægteskabsbindende og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som et ydre tegn på forlovelse, bæres en guldring på fjerde finger, »Thi viise Mestre og Læger skriver, at der ganger en Aare fra Hjertet op til fjerde finger«.

Om forholdene i **DJELD OG SEVEL**

Om forholdene i Djeld og Sevel, tilbage i tiden, skriver David Vestergaard i sine samlinger om slægten Stephen Nyboe Sevel, 1924, bl.a. følgende:

»Længst mod syd i det vidtstrakte Sevel sogn, tæt øst for Skave vejen, har der fra gammel tid ligget en lille landsby, »Djeld«. Af den frugtbare Sevel bakkeø danner Djeld og dens bymark den sydlige rand. Jordene er fra nord til syd i jævn overgang fra ler til sandmuld, alt af villig og mild beskaffenhed, så man forstår at Djeld fra gammel tid havde forholdsvis meget hartkorn.

Lige syd for byen ved »æ Stiernrewl« tog heden sin begyndelse. Beliggenheden er meget høj, mod nord og øst er der en udsigt af megen sjælden skønhed over kirkebyen, søer og heder, går blikket langt ind i Salling og Fjends herred.

Djeld nævnes så vidt vides i skriftlige kilder 1547, da kongen sælger Stubber Kloster til Iver Juel. Navnet skrives da Dille, - 1642-64 Dielde og i 1688 Dieddel. Vi ved kun lidt om Djeld by's historie før 1660, væsentlig kun hvad der i skøder anføres om bøndernes navne og deres landgilder. Hvad den har lidt under plyndringer og ulykker under de fjendtlige indfald 1627-28 og 1646 er uden for vor viden, det eneste der er bevaret fra Sevel sogn om disse ulykkesår

er sikkert det Tingsvidne af 3/12 1645 angående Torstensens indfald, som Jeppe Aakjær har fremdraget i »Skivebogen« bd. 10. Dokumentet fortæller, at 2 mænd i Hærup, Peder Jensen og Christen Iversen nu i denne forleden ufredstid havde boed ved landevejen imellem Viborg og Holstebro, og imellem Viborg og Ringkøbing, og derfra tit og mange gange blev overfaldet af fjenderne, som der tog losemente om natten, og undertiden lå hos den vej flere dage og nætter, og tillige bortuege (bortdrev) de fattige folk af deres gårde heden ud i marken, i kæir og moser, hvor de kunne fjæle dem hemmeligen, - uddrog deres korn af laderne og ødte det, tog deres heste og hopper med hvad andet fattig formue i husene var, som de ødte, skiændte og brændte udi, endogså ugen (vuggen), som de havde at lægge deres spæde børn udi, brændte de - og borttog fra de fattige mænd 3 hopper, deres klæder og linned, som i husene var, så at der var stor ynke og bedrøvelse med dem, at de ikke havde så meget som at give et barn at bide på, da de kom i deres huse igen, når Fjenden var rejst derfra.

At det er gået beboerne i Djeld på lignende måde, kan man nok gå ud fra, da også de lå den gamle færdselsvej Viborg - Holstebro betænkelig nær.



Sevel kirke set fra syd ca. 1864. Tegning af Morten Quistgaard Muusmann.

Om forholdene under Svenskerkrigen 1657-60 er vi nok så godt underrettede. Antallet af øde gårde i matriklerne 1664-88 fortæller en hel del derom. Når traditionen endnu ved at berette, at beboerne i Sevel by måtte flygte fra hus og hjem for at skjule sig i Præstens skov, at gårdene blev brændt o.s.v., er vi ikke i tvivl om at det var onde tider i sognet.

Det er noksom bekendt, hvor i bund og grund ødelæggende disse krigsår var for hele landet og vel især for bønderne, at al velstand og rørlige formuer gik til grunde, og de elendige tider i de kommende år skal, for fuldt ud at kunne forstås, ses med denne katastrofe som baggrund. Gårdene i Djeld og Herup var fra gammel tid underlagt Stubber Kloster og beboerne var fæstere dertil. Ved reformationen hjemfaldt Klosteret og dets gods til kongen (Kronen) der efter i nogle år at have ladet det bestyre af lensmænd, i året 1547 solgte det til Adelsmanden Iver Kjeldsen Juel. Med skødet fulgte et brev på godset (trykt i »Danske Cancelliregistranter«) med fortegnelser over bøndernes navne og den årlige afgift, de skulle svare til klosteret.

Der var i Djeld by 7 gårde, men kun 3 af dem nævnes ved navne, »Søndergaard«, »Nørregaard« og »Davidsgaard«, - efter landgilden at dømme af meget forskellig størrelse. Da det nok for nutidslæseren kan have interesse at se, hvad en gård i hine fjerne tider årlig skulle yde sit Herskab, anføres her afgiften af den største gård, beboet af Peder Ovesen og Peder Andersen: 3 ørtup rug - 3 ørtug byg - 2 pd. smør - 1 gås - 2 høns - 1 lam - og 1 svin (1 ørtug rug = 12 skp. byg ligeså, 1 pd smør = 6 kilo).

1664 gik den første matrikel over landet. Den var fremkaldt af ønsket om en brugelig skattegrundlag og var bygget på landgilden, således at man slog de forskellige ydelser og afgifter sammen til en Enhed, rug eller byg (hartkorn). Det viste sig imidlertid ret snart, at denne matrikel virkede lidt for vilkårligt og uretfærdig, og var fuldstændig ubrugelig til sit formål. De gamle afgifter svarede ikke til de forskellige ejendommers ydeevne. Der blev så i begyndelsen af 1680'erne sat et stort og bekosteligt arbejde i gang for at finde et nyt og bedre grundlag for en retfærdig vurdering af landets jord. - Jordene blev opmålte og boniterede, for at finde dens ydeevne. Der blev ikke denne gang taget hensyn til landgilden, men i stedet for til udsædsmængden, og dette resultat forelå i matriklen 1688, et for denne tid meget veludført arbejde, og denne hartkornsansættelse man da kom til, var gældende her i landet til 1840.

Efter matriklen 1664 udgjorde Djeld by's samlede hartkorn 51 - 0 - 2 - 1. Ved omforandringen i 1688 gik det ned til 36 - 5 - 2 - 1, en nedgang der afgjort tyder på, at landgilden, hvorpå den første matrikel var bygget, var for høj i forhold til jordens godhed. Der er århundredet ud fremdeles 7 gårde i Djeld, men inden vi når 1742, fra hvilket år vi har en fuldstændig hartkornsspecificering for hele sognet, er der foretaget delinger og udstykninger af de enkelte

gårde, således at der nævnte år var 11 ejendomme over 1 tdr. hartkorn.

Gårdene i Djeld var i familien Juel's eje til Fru Kristence Juel's død 1658. Ved skiftet efter hende 1662 blev godset delt mellem en mængde fjerne slægtninger, således at kun 2 af gårdene i Djeld havde samme ejer. I det følgende århundrede blev der handlet meget med gårdene, og først ca. 1790 blev de igen af kammerherre N. Sehested på Rydhave, samlet under én hånd.

For bønderne var dette ejerskifte sikkert en fordel. Selve hovedgården Stubbergaard, hvortil hoveriet ydedes var fra 1658 til 1790 delt mellem flere ejere, og så godt som i hele dette tidsrum beboet af tjenestefolk, og det medførte selvfølgelig, at det gode forhold der var under godsets glansperiode (i Fam. Juel's tid) nu slappedes og gik i forfald.

Få år efter Stavnsbåndets løsning, omkring 1795 gennemførtes i Sevel sogn udskiftning af jordene og fællesskabets ophævelse. Dermed faldt den sidste skanse, der hidtil havde spærret for den enkelte bondes dygtighed og lyst til fremgang. Fra at have »ager om ager«, som de gamle sagde, bymarken rundt, fik hver nu sin jord samlet, men dette førte med sig, at nogle af gårdene måtte flyttes uden for byen.

Det vil let forstås, at hvem dette overgik, krympede sig ved at flytte ud fra landsbyens lune forhold til ensomheden på bymarkens yderste hjørne.

Der fortælles at den ene af fæsterne på Gadegaard, Christen Christensen Gadgaard (det var min 2 g. tipoldefar), sammen med Poul Thinggaard, fik jord anvist længst ude mod vest, forgæves bød Christen Christensen David Toftgaard flere hundrede rdl. i bytte for at kunne blive i byen, skønt der var dobbelt så stort areal til Gadegaard, som til Toftgaard. Allerede 1805 var der udflyttet 4 gårde og 4 huse.«

Om Sevel sogn skrives også følgende, »I Dansk Præste- og Sognehistorie fra 1849 - 1949, for Viborg Stift«.

Sevel sogn er en stor og meget udstrakt sogn, med mange naturskønheder, såsom skove, søer, bakker og daler, der er også mange oldtidshøje, hvori der er gjort store fund, og der findes en hellig kilde ved Blakskjær. På en lav tange ud i den fiskerige Stubbergaard sø, ligger ruinerne af det gamle Stubber Kloster, det var en Nonne Kloster, vist af Benediktinerordenen, det nævnes første gang 1268.

I Sevel ligger også det store Frilandsmuseum »Hjerl Hede«, og der er desuden mange store gårde - kalkværk - tørvefabrik m.m.

Sevel sogn har 3 kirker: Sevel kirke som er fra det tolvte århundrede, har nu ca. 300 siddepladser. Trandum kirke som blev bygget i 1891, samme sted som den gamle kirke, der blev nedrevet år 1554, lå. Trandum kirke har ca. 160 siddepladser. Herrup kirke blev bygget 1920, og den har ca. 150 siddepladser.

SØNDERGAARD SLÆGTEN

fra

DJELD I SEVEL SOGN

*Anders Hansen og Christen Hansens
forslægt*



Anders Hansen

Ane 2:

Anders Hansen, født 26. januar 1824 i Nedre Saustrup, Oddense sogn i Salling, hjemmedøbt samme dag og fremstillet i Oddense kirke 14. marts samme år. Forældrene nævnes som tjenestekarl Hans Christensen og hustru Anna Andersdatter, begge tjenende i Nedre Saustrup. Fadderne var: gårdmand Jens Nielsen i Nedre Saustrup, gårdmand Joseph Michelsen, Vile Vestergaard og hans hustru Johanne Andersdatter (barnets moster), som frembar barnet, gårdmand Niels Nielsen fra Øvre Saustrup og pigen Anne Margrethe Andersdatter, Nedre Saustrup (også barnets moster).

Anders Hansen blev konfirmeret 22. april 1838 i Sevel kirke med karakter mg for kundskab og ug for opførsel.

Han døde 3. februar 1897 i Søndergaard og blev begravet på Sevel kirkegård.

Og han blev gift 1. november 1864 i Sahl kirke med pigen

Ane 3:

Bodil Marie Nielsdatter der var født 29. aug. 1840 i Søgård, Sevel sogn, datter af gårdejer Niels Laursen og hustru, Ellen Jensdatter i Søgård, Sevel sogn. Forloverne var: gårdmand Anders Christensen, Jattrup, Sevel sogn, gårdmand Christen Jensen, Vridsted. (Se iøvrigt Bodil Marie Nielsdatter og hendes forslægt i II afsnit, side 69).

Anders Hansen var som ung soldat nr. 163 i 8. bataillons 4. kompagni fra 10/8 1846 til 15/12 1851. Han deltog i treårskrigen 1848-1850, dog uden at blive såret eller på anden måde at være sygemeldt. Oberst E. Weigaard Jørgensen fra hærens arkiv har venligst skrevet følgende om Anders Hansens soldatertid:

Hærens Arkiv kan oplyse, at ovennævnte Anders Hansen er født den 26. januar 1824 i lokaliteten »Saugstrup«, Oddense sogn, Hindborg herred, Viborg amt.

Efter få års forløb tager han tilsyneladende fast ophold i lokaliteten Djeld by i Sevel sogn, Ginding herred i Ringkjøbing amt.

Han blev udskrevet til infanteriet og møder 22 år gammel ved 8. Linie Infanteri Bataillon ved Infanterikasernen, Christianshavn i København, hvor han efter at have gennemgået eksercerskolen (rekruitskolen) fra 10. august 1846 til 15. februar 1851

forretter tjeneste som mening nummer 163 Anders Hansen, Saugstrup ved 8. Linie Infanteri Bataillons 4. kompagni.

I rapporter og befalinger m.m. er Anders Hansen opført efter fødestedet således:

»Menig nr. 163/Saugstrup ved 4. kompagni af 8. bataillon«.

I treårskrigen deltog bataillonens i følgende slag og træfninger:

1848: i det store modangreb ved Dybbøl den 5. juni i arrieregardekamp ved Haderslev den 29. juni.

1849: ved Kolding 23. april, ved Gudsø 5. juni og ved fæstningen Fredericias belejring og udfaldet derfra den 6. juli samt

1850: slaget ved Isted den 25. juli.

I kampen den 5. juni 1848 blev bataillonschefen, oberstløjtnant Grum såret.

Den 6. juli 1849 hørte 8. Bataillon til 4. Infanteribrigade (generalmajor Moltke), og under forefølgelsen ved Egumskanerne rykkede bataillonens mod Gundsøpasset. Bataillonens chef, major Lemmich og 4. kompagnis chef, kaptajn Rohweder blev begge såret.

I slaget ved Isted den 25. juli 1850 hørte 8. Bataillon til 3. Brigade (oberst von Schepelern), der foretog den vestlige, omgående bevægelse i ryggen på fjenden og nåede frem til Skovby, men blev så kaldt tilbage herfra. Bataillonens tab var 9 sårede.

I 1876 indsender Anders Hansen sin ansøgning om erindringsmedalje for deltagelse i krigen 1848 - 1850. Ansøgningen findes berettiget, og medaljen tilsendes ham.



Arkivet vedlægger en fotokopi af ansøgningen. Anders Hansen blev ikke hjemsendt i februar 1850 - som anført på vedlagte fotokopi - men først i 1851, ifølge rapportbogen den 15. februar.

I hele sin soldatertid har han ikke haft én sygedag, så han har uden tvivl været en frisk og rask ung mand med et usædvanligt godt helbred.

Den fortjenst- og erindringsmedalje, med portræt af kong Frederik VII, for deltagelse i krigen 1848-1850, som Anders Hansen modtog efter ansøgning år 1876.

År 1860 overtog Anders Hansen og broderen Christen Hansen »Søndergaard« i Djeld by, Sevel sogn, de delte derefter gården således: Anders Hansen fik gårdens bygninger og det halve af jorden, han skulle tillige have forældrene Hans Christensen og Anna Andersdatter på aftægt, der blev skrevet følgende skøde til Anders Hansen.

SKØDE

Underskrevne gårdmand *Hans Christensen* af Sevel sogn tilstår herved og vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles overdrager til min søn *Anders Hansen* følgende på den mig efter skøde af 27. april 1830 tinglæst 14. maj sm. år tilhørende gård matr. nr. 8 og 9 i Djeld by, Sevel sogn - og matr. nr. 67 og 68 i Sevel øster sogns sønder hede, i henhold til Indenrigsministeriets approbation af 13. december sm. år udstykke parceller nemlig:

Matr. nr. 9, a nyt matr. Hartkorn:

4 tdr. 2 skp. 1 fdk. 1 alb. (gl. skat 34 rdl.)

Matr. nr. 67, a hedeparcel. Hartkorn:

0 tdr. 0 skp. 1 fdk. ¼ alb. (gl. skat 14 skl.)

Matr. nr. 68, a hedeparcel. Hartkorn:

0 tdr. 0 skp. 0 fdk. 2 alb. (gl. skat)

Matr. nr. 8, c Hedeparcel. Hartkorn:

0 tdr. 3 skp. 1 fdk. 1¼ alb. (gl. skat 3 rdl.)

Matr. nr. 68, c hedeparcel. Hartkorn:

9 tdr. 0 skp. 0 fdk. ¼ alb. (gl. skat 58 skl.)

med anpart af Sevel sogns konge, kirke, korn og kvægtiende, alt på følgende vilkår: 1) Køberen, som allerede har taget Ejendommen i brug og besiddelse, udreder i fremtiden alle deraf gående skatte og afgifter samt overtager heftelsen til Nationalbanken, forsåvidt denne ikke er indfriet. Det bemærkes, at matr. nr. 8, c og 68, c overensstemmende med udstykningsapprobationen særskilt er bebygget.

2) Køberen skal respektere en med Gregers Andersen og hustru under 8. septmb. 1827, oprettet og tinglæst fæstecontract angående en del af de overdragne ejendomme nemlig: matr. nr. 8, c og 68, c. Den acorderede købesum er 1200 rdl. hvorhos køberen efter en i dag oprettet contract udreder aftægt og pengepræstationer som på lovbefalet måde er anslået til 1000 rdl. - Da købesummen nu er berigtiget, så skal de ommeldte ejendomme tilhøre køberen og arvinger samme herligheder, rettigheder, pligter og byrder, hvorved jeg selv har ejet disse i

henhold til mine ovennævnte adkomstdocumenter, og er pligtig at hjemle det solgte efter loven. Til bekræftelse med min underskrift vidnefast skrevet i Holstebro Ret den 17. okt. 1860.

Hans Christensen, (med ført pen)

Til vitterlighed

Stephan Westergaard - D. N. Toftgaard

Imod dette Skødes tinglæsning finder Amtet, Intet at bemærke. (De fattige 1 skl.)

Der blev også skrevet skøde til broderen Christen Hansen i Djeld omtrent af samme ordlyd, kun med den forskel, at Christen Hansen kun skal betale 800 rdl. og han skal ikke svare aftægt til forældrene.

Se iøvrigt Cristen Hansen og hustru Karen Eriksdatter i IV afsnit side 164.

Gode oplysninger om en gårds bygninger findes ofte i brandforsikringernes vurderinger. Her følger en sådan vurdering af gården i Djeld:

Undertegnede sognevurderingsmand have i dag foretaget følgende beskrivelse og vurdering til indtegnen i den almindelige Brandforsikring for landbygninger

Sevel sogn, Djeld by, gården Søndergaard matr. no. 9 tilhørende Anders Hansen.

a. Stuehuus, øst og vest, 32¼ alen lang, 10 alen dyb, 3 alen høj; grundmuur på søndre side, den nordre side klinede vægge, strå tag, fyrre tømmer, 15 fag, indrettet fra vestre således, 4 fag til storstue, 2 fag gang, spisekammer, 3 fag til dagligstue, sovekammer, 2 fag til køkken, 5 fag til brygger huus, 2 skorstone af råstene til handbjelkene, resten brendte sten, overalt brædder loft og leer gulv, fornødne vinduer og dørre; huset er af ny opført 1835, men godt vedligeholdet; ansattes som ny bygning til 60 rdl. pr. fag er 960 rdl. Ved brug og ælde skjønnes denne bygning at være forringet med omtrent 1/8 og ansattes således til forsikring til 850 rdl.

b. Det vestre huus, 24 al. lang, 9¾ al. dyb, 2½ alen høj, 12 fag, fyrre over- og indtømmer, strå- og lyngtag, klinede vægge, indrettet til vognport, hestestald og foder loe, fornødne lugger og dørre. Huset er af samme alder som forrige og nogenlunde godt vedligeholdet; ansattes som nybygning til 30 pr. fag, 12 fag er 360 rdl. Ved brug og ælde skjønnes denne bygning at være forringet med omtrent 1/6 og ansattes således til forsikring til 300 rdl.

c. Syd, 42½ alen lang, 21 fag, 9¾ alen dyb, 2½ alen høj, fyrre over- og undertømmer, deels grundmuur og deels klinede vægge, strå- og lyngtag; indrettet til loe og lade, med fornødne lugger og dørre; af samme alder som forrige; godt vedligeholdet, og ansattes som nybygning til 30 rdl. pr. fag, 21. fag er 630 rdl. Ved brug og ælde skjønnes denne bygning at være forringet med omtrent 1/8 og ansattes således til forsikring til 552 rdl.

d. Øst, 35 alen, 17 fag, 8¾ alen dyb, 2½ alen høj, fyrre over- og undertømmer, strå- og lyngtag, grundmuur; indrettet til foderloe, kostald og fåre-

huus; af samme alder som forrige; godt vedligeholdt, og ansattes som nybygning til 30 rdl. pr. fag, 17 fag er 510 rdl.

Ved brug og ælde skjønnes denne bygning at være forringet med omtrent 1/8 og ansattes således til forsikkring til 446 rdl.

Gården har tidligere været forsikkret for ialt 900 rdl. som udgår.

e. Et huus i øst fra litra 1, 12 alen lang, 6 fag, 8 alen dyb, 2½ al. høj, fyre over- og undertømmer, deels grundmuur og deels bindingværk, strå- og lyngtag; indrettet til tørvehuus og svinestie, med fornødne lugger og dørre. Huset er af ny opført 1848, godt vedligeholdt og ansattes som nybygning til 20 rdl. pr. fag, 6 fag er 120 rdl. Ved brug og ælde skjønnes denne bygning at være forringet med omtrent 1/8 og ansattes således til forsikkring til 105 rdl.

Det sidstnævnte huus har ikke tidligere været forsikkret.

Over 100 alen fra nærmeste fremmed bygning.

Alt murre undtagen.

Denne forretning have vi foretaget efter samvittighed og således at vi som retskafne mænd tør bekræfte samme med vor ed.

Djeld i Sevel den 17. juni 1872.

C. Møller, formand. E. Jensen, vurderingsmand.

Om forholdene i Sevel omkring 1864-65, der også blev gæstet af fjentlige tropper og om deres indtog i Holstebro by, kunne man den 7. maj 1864 læse følgende i Holstebro Avis: »I Torsdags Formiddag ankom hertil en større Styrke Preussere, Infanteri og Kyrasserne omtrent 1000 mand, der efter at have besat alle Adgange til Byen, marcherede ind og gjorde holdt paa Torvet.

Derpaa indkvarterede de sig selv efter Behag. De forlangte, at Byen skulle udbetale 14.000 Preussiske

Daler, og gjorde desuden følgende Recvictioner: 5200 Pd. Oksekød eller 3200 Pd. Flæsk eller 1500 Pd. røget Flæsk. 1700 Pd. Gryn eller 800 Pd. Ris, 1600 Pd. Salt, 167 Pd. brændt Kaffe, 1050 Stk. Cigarer, 125 Fl. Rødvin, 531 Potter Brændevin, 585 Pd. Røgtobak, 14.000 Pd. Havre, 4200 Pd. Halm, 6.000 Pd. Hø, 9800 Pd. Rugbrød og 1000 Tdr. Rug. Paa Amtsstuen, Postkontoret, Toldkontoret og Kæmnerkontoret indfandt sig i gaar en Officer for at undersøge Kassebeholdningerne, men de fik ikke nogen heldbringende Resultat af deres Uejlighed. - I Morges Kl. 7 Marcherede den fjendtlige Styrke ud af Byen igen, og de drog mod Viborg - - -«

De fjendtlige soldaters besøg strakte sig over lang tid, og heller ikke Djeld og Sevel undgik sin skæbne. De kom i flere hold, der var både Østrigere og Preussere. Der var nogle, som de kaldte »Dem spidsbjenned Tyskere«, som var de bedste at have med at gøre, (det var vistnok østrigere).

Den 30. oktober 1864 måtte Danmark slutte fred på den sørgelige betingelse, at vi måtte afstå både Sønderjylland, Holsten og Launborg til Prøjsen og Østrig.

Sådan var forholdene, da Anders Hansen og Bodil Marie Nielsdatter den 1. november 1864 holdt bryllup.

Far fortalte, efter hans far og mor, at de også i »Søndergaard« fik besøg af de fremmede soldater, der kom ind og ville have noget at spise, Bodil Marie fandt da brød og smør frem samt en stor hjemmelavet spegepølse, og efterhånden som hun smurte smør på brødet, skar hun nogle stykker af pølsen og lagde ovenpå, men imedens hun smurte nogle flere stykker brød, stak hun pølsen under armen, der gik da en soldat bag om hende, snuppede pølsen og forsvandt skyndsomt. Farmor blev meget vred, og der blev ikke smurt flere mellemadder til soldaterne den dag.

En anden tildragelse fra 1864 skete i Sahl, som heller ikke slap for prøjsernes hærgen og raseren. Her

*Bodil Marie Nielsdatter
og Anders Hansen
(foto 1885).*





Foruden preussere havde Salling også besøg i 64 af østrigske styrker. Her er en afdeling pionertropper i færd med at sætte deres pontonbåd ved overfarten af Sallingsund mellem »Pinen« og »Plagen« til Mors. (Efter samtidig tegning i »Illustrierte zeitung«).

blev gårdejer Jens Kirkegaard beordret til at køre tre officerer til Sallingsund, da han nemlig havde de bedste heste i Sahl by. Den ene af hestene var kun en 2-års plag, og Jens var bange for at den ikke kunne holde til den lange tur på de dengang meget dårlige veje. Han gik da om til Kristoffer i vester byen og lånte en stærk hest af ham. Derefter blev der spændt for, og prøjserne hyggede sig ret i det gode køretøj, som skred rask frem mod det fjerne mål. Da man var nået et stykke ind i Sallingland og var i nærheden af en kro (antagelig Kjærgårdsholm kro) gav prøjserne ordre til at gøre holdt. De ville ind og have noget at leve af. Men Jens måtte blive ude og fik hverken vådt eller tørt. Han gik da om og klappede de svedige heste på halsen og hviskede dem i øret: »A trower vi kyrer fræ dem stursnudedede prøjserer«. Hestene spidsede ørerne, som om de var enige med deres husbond i hans tankegang. Som tænkt så gjort, Jens svang sig op på kuskesædet, og med de løse tøjler lod han hestene sprænge afsted i vild galop ad hjemmet til. Han nåede også velbeholden til »æ Hvolmhus«, her drejede han fra med kurs ind i Rønbjerg hede.

Da prøjser-officererne kom ud og opdagede, at kusk og køretøj var forsvundet, beordrede de straks to ridende stafetter til at sætte efter dem og indhente de flygtende.

Men Jens og hans køretøj var som sunket i jorden, og stafetterne måtte vende tomhændede tilbage og meldte de rasende og vildt bandende prøjserer, at deres søgen havde været forgæves.

På dette tidspunkt hvilede Jens og hans heste sig trygt ude i Rønbjerg mose, hestene var spændt fra, og vognen var skubbet ud i en tørvegrav, hvor den stod på bunden og var usynlig for alle søgende menneskeblkke.

Ud på natten i det dybeste mørke, red Jens ad Sahl til; ved Sahl kirke standsede han og lod hestene løbe, de galoperede straks ind over byens marker og derefter kravlede Jens hjem til sin gård, men han gik ikke ind til konen og børnene, men derimod ind i ladden, hvor han borede sig ind i høet.

Her opholdt han sig i tre døgn, medens både fjender og venner ledte efter ham alle andre steder end der, hvor han var. Hestene kom hjem af sig selv. Men Jens, hvor var han? Den gåde var man ved at opgive at få løst. Man gisnede om, at han var kommet ulykkeligt af dage på den vilde flugt gennem Rønbjerg hede og mose, - men vognen - hvor var den? Da alle prøjserne havde forladt Sahl, dukkede Jens op igen til stor forbavselse for hele byen. Men nu turde Jens tale frit ud, han havde åbenbaret sin nærværelse for sin hustru, der bragte ham føden i hans skjul.

Hun var en god kvinde, der havde sin mands liv kært, så hun havde tiet stille med, hvad hun vidste. For havde prøjserne fundet ham, havde de sikkert gjort kort proces med ham og øjeblikkelig stukket ham ned, men nu bevarede han livet, og han var en meget stærk mand - og blev 93 år gammel.

År 1896 afstod Anders Hansen gården »Søndergaard« til to af sine sønner, Kresten og Anders Andersen (Søndergaard), som fik fælles skøde med forpligtelse til at sørge for faderens fornødne ophold og pleje, samt 1000 kr. til hver af de to søskende Jens og Hansine.

Anders Hansens hustru, Bodil Marie Nielsen, døde i Søndergaard 20. august 1891 og blev begravet på Sevel kirkegård, kun 51 år gammel.

Og Anders Hansen døde som aftægtsmand i Søndergaard 3. februar 1897 og blev ligeledes begravet på Sevel kirkegård. (73 år gammel).

I Anders Hansen og Bodil Marie Nielsens ægteskab var der 11 børn:

- | | | |
|------|----------------------------------|-----------|
| I | Ellen Andersen | født 1865 |
| II | Niels Andersen | født 1866 |
| III | Hans Andersen | født 1867 |
| IV | Ellen Marie Andersen | født 1868 |
| V | Ane Andersen | født 1869 |
| VI | Niels Chr. Andersen | født 1871 |
| VII | Ane Margrethe Andersen | født 1872 |
| VIII | Jens Andersen | født 1873 |
| IX | Kresten Andersen | født 1874 |

X Anders Andersen født 1876

XI Hansine Andersen født 1880

De bliver nærmere omtalt i Efterslægten i III. afsnit.

Kongerejsen 1840

Anno 1840 i juli foretog den daværende konge Christian den VIII sammen med sin dronning, Karoline Amalie af Augustenborg, samt en stab af hoffolk en rundrejse i provinsen.

Når man så her, ca. 140 år efter, drager en parallel mellem vore nutidige kommunikations- og samfærdselsmidler, og på den anden side, ved studium af gamle arkivalier, får et indblik i hvilket kolossalt administrationsapparat der blev sat i gang for at tilrettelægge transporten af den kongelige ekvipage med følge, så vi imponeres uvilkårligt over den tidsmæssige præcision, hvormed rejsen blev gennemført.

Turen startede kl. syv om morgenen, mandag den 13. juli fra Sorgenfri i København over Roskilde - Sorø - Nyborg - Odense - Middelfart - Fredericia - Vejle - Horsens - Århus - Randers - Viborg - Holstebro - Agger og til Bovbjerg - så tilbage til Lemvig - Holstebro - Viborg - Silkeborg - Vejle - Kolding - Christiansfeld - Haderslev til Åbenrå og over Sønderborg til Augustenborg, hvorfra der sejledes med skib tilbage til København. (Der kørtes ikke om søndagen, da blev de på det sted, de var kommet til og fortsatte så igen mandag morgen, turen sluttede først i august).

Det kongelige følge bestod af 22 højtstående personer og officerer, samt fire lakajer, 12 kavalertjenere, tre hofdamer, en kammerjomfru, en garderobepige, tre damejomfruer og 1 jomfrupige, samt en køkkenmester.

Gårdmændene skulle stille på et nærmere angivet sted og by med ialt 66 par forspandsheste, for at viderebefordre den kongelige suite til næste skifte-
sted, gerne ca. 2 mil. De udskrevne hesteforspand skulle ligeledes nogle dage i forvejen møde til præsentation for en særlig kommission til godkendelse. Også gårdmændene i Sevel sogn var tilsagt til at møde med hesteforspand, både fra Søgaard, Jattrup, Sevel, Djeld m.m., deriblandt var f.eks. også gårdmand Niels Laursen og Jens Christensen, Søgaard, Christen Jensen, Råe, Jens Chr. Jensen, Herrup og Hans Christensen, Søndergaard i Djeld med flere.

Da der endnu ikke på den tid fandtes sogneråd eller sogneforstandere her i landet, kan det nok have en vis interesse at få konstateret, hvorledes den af kusk og heste foregik.

Ægtkørsel var almindelig på den tid, også uden for hvad, der kom ind under almindelig hoveri under herremændene. Udskrivning til ægtkørsel skete ved almindelig ombud, og pligt til kørsel havde enhver bonde, der havde forspandsheste. Således skulle Estvad stille med 19 par heste, Rønbjerg syv par, Se-

vel 48 par, Sahl 14 par, Ejsing 27 par, Haderup 26 par og Ryde 23 par o.s.v.

Den kongelige kortege bestod af følgende personer: Hans Majestæt Kong Christian den VIII.

Hendes Majestæt Dronning Karoline Amalie af Augustenborg.

Hans kgl. højhed Kronprins Frederik.

Overstaldmester Greve Danneskiold, Samsø.

Ceremonimester for hendes Majestæt Dronningen, Kammerherre Grev Blücher, Altona.

Generaladjutant Kammerherre, Oberst von Ewald.

Gehejme - Etatsråd, Statssekretær Adler.

Cabinetsssekretær, Etatsråd Feddersen.

Commiteret i Rentekammeret, Etatsråd Lund.

Kongens Adjudanter, Kammerjunker von Bardenfleth og Kammerjunker von Blücher.

Kaptajn Zartmann.

Kaptajn Fensmark.

Canselliråd Hofgaard.

Kammerråd Hansen.

Rejsecirurg, Bataillonscirurg Wiscenen.

Cansellisekretær Trap og Cancellisekretær

Müchlenfleth.

Cand Jur. Sally, sekretær for Kammerherre von Levezau.

Køkkenmester Casadaban.

Kammertjener Hansen.

Kammerlaquai Glase.

Garderobebetjent Routh.

4 kgl. Lakajer.

12 Cavalertjenere.

Kammerfrøken von Waltersdorff.

Hofdame frk. von Krog og hofdame

frk. von Zytphen.

Hendes Majestæt Dronningens Kammerjomfru.

1 Garderobepige.

1 Jomfrupige.

Hele dette følge blev fredag den 24. juli kl. 6 morgen modtaget ved Amtsgården ved Hagebro af Amtmand von Tillisch, Ringkøbing og Justitsråd Skierbeck, Holstebro. - Et hesteskifte fandt sted og 66 par nye heste befordrede nu den kongelige suite videre til Skave, hvor et nyt hesteskifte fandt sted kl. 7. - Skiftene herefter som følger:

Fredag den 24. juli kl. 2 eftermiddag fra Holstebro til 2 milipælen på vejen til Lemvig og derefter kl. 3 til Lemvig. Og kl. 3 lørdag morgen kørtes fra torvet i Lemvig til Erik Langer på Harboør og derfra til Agger.

Derefter begyndte tilbageturen over Lemvig - Holstebro til Skave, hvor Sevel sogns befordringer igen skulle møde og køre hele staben tilbage til Hagebro, hvorfra de så fortsatte videre til Viborg.

De kongelige fik overalt, hvor de kom frem, en begejstret modtagelse, og ved hjemkomsten til København, var begejstringen så stor, at befolkningen spændte hestene fra den kongelige vogn og trak derpå selv majestæternes vogn til Amalienborg Slotsplads.

Brødrene Anders Hansen og Christen Hansens forældre

Hans Christensen og Anna Andersdatter

Ane 4:

Hans Christensen. Han blev født den 1. marts 1793 i Mogenstrup by, Grinderslev sogn, i Salling. Han døde den 23. december 1867 i Søndergaard, Djeld og blev begravet på Sevel kirkegård (74 år gammel). Hans Christensen var søn af Christen Christensen og dennes 2. hustru, Zidsel Jensdatter, og nævnes i skiftet efter faderens død den 9. januar 1794 som 9 måneder gammel, og ved skiftet efter moderens død den 6. juni 1896 som 3 år gammel. Ifølge folketællingen 1801 angives hans alder til 8 år, og på dette tidspunkt opholdt han sig hos stedfaderen, husmand Niels Michelsen og dennes 2. hustru, Maren Jensdatter i Mogenstrup by, i Salling. Hans Christensen blev gift den 24. august 1823 i Grønning kirke, med

Ane 5:

Anna Andersdatter, der blev født den 19. april 1797 i Neder Saustrup, Oddense sogn, hun blev hjemmedøbt samme dag. Hun var datter af selvejergårdmand Anders Christensen og hustru, Else Marie Ellermann i Neder Saustrup. Hun blev fremstillet i Oddense kirke den 29. maj samme år, båret af Laust Christensens hustru, Maren Andersdatter i Kåstrup, fadderne var: Christen Jensen (farfaderen) i Bostrup, Hans Christensen og Christen Toft i Næstild og Else Jepsdatter i Oddense. Hun blev konfirmeret 5. april 1812 i Oddense kirke. Hun døde den 18. januar 1881 i Jattruphus, Sevel sogn og blev begravet på Sevel kirkegård.

Efter godt 5 år som soldat, deraf godt 2 år og 10 måneders ophold i Frankrig, var Hans Christensen for godt 2½ år siden kommet hjem til Danmark igen, og opholdt sig i 1822 som 29 år gammel og endnu

ugift hjemme i Mogenstrup, Grinderslev sogn, hvor han tjente som karl hos sin morbroder, gårdmand Søren Jensen, men hos pastor Spliids enke, madam Spliid i Grønning, tjente den 25-årige pige, Anna Andersdatter, hun havde god økonomisk ballast fra sit hjem i Neder Saustrup, Oddense sogn, og der var ikke langt fra Mogenstrup til Grønning.

Ved deres vielse den 28. august 1823 i Grønning kirke var forloverne: Vilhelm Ellermann af Grinderslev og Niels Jensen af Breum.

Da Breum præstegård den 17. juni brændte, og dermed kirkebøgerne fra Grinderslev, Grønning og Thise sogne, mistede de tre sogne det væsentligste kildemateriale til deres personhistorie i ældre tid, og kun ad omveje kan det nu, ved hjælp af andre arkivaliske kilder, i nogen grad lykkes at rekonstruere hovedtrækkene i samme.

Branden var påsat af en 8-årig dreng fra Thise, som var gåsedreng i præstegården, og han har måske ment sig skabt til noget større end dette, da han stak ild i gåsestien, hvorved hele præstegården brændte. Sognepræsten Jens Møller, der havde siddet i embedet fra 1821, og som i 1834 var blevet provst i Salling og Fjends herred, var den dag på kirkesyn i Fjends herred, hans kapellan, sønnen Frederik Benedikt Møller, var hjemme, men han var netop sammen med en slægting gået op til Vihøjgårds plantage, da branden brød ud. I sine optegnelser »En gammel præst fortæller«, skriver han: »Da vi havde set plantagen, så vi en rædsom røg stige i vejret nede i den retning, hvor præstegården lå. Jeg blev forfærdet, ilede op på en høj på marken for at se, om det enten var Grinderslev kloster eller præstegården, og det viste sig snart, at hele præstegården stod i lys lue. Det var en umådelig tør sommer, og den gamle gård var fuld af spindelvæv, så der behøvedes ikke ret langt tid, før det hele var omspændt af flammer. Jeg løb alt, hvad jeg kunne...

Hvor var det rædsomt at se den gule røgsøjle vælte frem af bygningen. Først næste morgen fik provst Møller, der om natten havde opholdt sig på Lundgaard, Gammelstrup sogn, af sønnen meddelelsen om ulykken, der næsten gjorde ham helt utrøstelig.«

Det har sikkert ikke været nogen lys barndom Hans Christensen har haft, allerede da han var 9 mdr. gammel, døde hans fader, Christen Christensen, og hans moder, Zidsel Jensdatter, giftede sig da kort efter med Niels Michelsen, men da den lille Hans



Hjemmedøb på landet.

var 3 år gammel, døde også hans moder, Zidsele Jensdatter, og så giftede stedfaderen, Niels Michelsen, sig igen med Maren Jensdatter, og Hans samt de to brødre, Michel og Jens, voksede nu op under disse plejeforældre, men i deres gamle hjem.

I lægdrullen 1798, nævnes Hans Christensen som »hjemme i Mogenstrup«, men i 1808, da han fyldte 15 år, flyttede han til Jebjerg. Her har han, rimeligvis efter sin konfirmation, fået plads som tjenestedreng, men både i 1810 og 1813 nævnes han i rullerne som værende hjemme i Mogenstrup. I de mellemliggende tre år, fra 1810 - 1813, voksede han, ifølge lægdsrullerne, fra 62½ tommer til 63½ tommer, hvilket sidstnævnte mål gentages uforandret gennem alle hans ungdoms- og mandomsår.

Da han efter sessionen i Viborg den 14. november 1813, blev auxiliærrekrut i Kong Frederik den Sjettes reservehær ved Kolding, begyndte et nyt og begivenhedsfyldt afsnit i hans liv.

Langt fra Salling i tiden fra 14. nov. 1813 til juni 1814, og atter igen fra maj 1815 til januar 1819 oplevede han i de fjerne egne, på nært hold, dønningerne fra Napoleonstidens uro og forvirring over hele Europa, hvilket også i nogen grad nåede frem til hjemegnens kyster i form af mange menneskers fattigdom og utallige hjemms ruin.

Hans Christensens soldatertid i Frankrig

Efter englændernes bombardement af København 2. - 5. september 1807, og deres afsejling med den danske flåde som bytte den 21. oktober, havde Frederik VI, ved en traktat af 30. oktober samme år, sluttet forbund med kejser Napoleon, og dette forbund blev knyttet endnu mere fast ved en ny traktat af 7. december 1812, ifølge hvilken Frederik VI bl.a. forpligtede sig til at holde en hærstyrke på 9000 mand fodfolk, 1000 mand ryttere og 50 kanoner i Holsten, Slesvig og Jylland, medens Napoleon med sin ca. 600.000 mand store armé agtede at gå mod Rusland. I juni samme år sluttede dette land fred med England, og efter Napoleons felttog til Moskva i sommeren og efteråret 1812, blev koalitionen mod ham i 1813 forøget med Mechlenborg, Preussen og Østrig. Allerede i 1810 var han blevet svigtet af sin marskal Jean Baptiste Julius Bernadotte, prins af Pantecorva, der den 21. august samme år under navn af Karl Johan havde ladet sig udråde til kronprins af Sverige, og som 5. april 1811 sluttede en alliancetraktat med Rusland, hvilket ligefrem hvilede på en krig mellem dette land og Frankrig som forudsætning.

Efter bestemmelsen i traktaten af 7. marts 1812, oprettede kong Frederik VI den 5. juli 1813 »Det danske bevægelige Auxiliærkorps« (hjelpekorps). Dette korps blev i slutningen af maj 1812 trukket sammen i Holsten og Slesvig, hvor det skulle støtte Napoleons 13. armékorps under marskal Davout,

prins af Echmühl, der udgjorde den franske hærs venstre fløj op mod Østersøen. Resten af den danske hær blev opstillet på Sjælland, Møen, Falster og Lolland for at dække Sjælland, der i sommeren 1812 blev stærk truet med landgang fra Skåne af den svensk-russiske hær.

På grund af statens store udgifter og andre omstændigheder, var Danmark i begyndelsen af 1813 på fallittens rand, og som bekendt blev det ved et dekret af 5/1 dette år, fastslået, at landet måtte erklære sig bankerot, hvorved værdien af de i omløb værende courant-rigsdaler blev reduceret til ca. 1/10 af deres pålydende.

Den 18/3 1813 marcherede de russiske kosak-soldater under oberstløjtnant Tettenborn ind i Hamborg, men den 29/5 måtte russerne dog trække sig tilbage, og byen blev den følgende dag belagt med franske og danske soldater. Få dage efter bestemte kong Frederik VI, at hans svoger, prins Friedrich af Hessen, som general skulle overtage kommandoen over hele »Det danske Auxiliærkorps«, hvilket skete den 23/7. På dette tidspunkt var der våbenstilstand mellem Napoleon på den ene side og Rusland, Preussen og Sverige på den anden side, men da denne ophørte ved dagry 17/8, blussede fjendtlighederne atter op.

Den 14/11 1813 afholdt kommissionen for Auxiliærkorpsets rekruttering session på Viborg stiftamtsthus over alle 20-årige karle i amtet, blandt hvilke ikke blot Hans Christensen i Mogenstrup (Ginderslev sogn) blev udtaget til auxiliærrekrut, men også Anders Thomasen i Junget, Peder Mikkelsen i Nørlem, Christen Christensen i Ilsø, med flere. Hans Christensen kom til at stå som den første på listen (»Reserve Infanterist No. 1 for Auxiliærkorpsset«), men dette skyldtes sikkert, at han hørte til Viborg amts 1. lægd (Grinderslev sogn).

Den fransk-danske styrke, som på det tidspunkt højst talte ca. 35.000 mand, lå i den sidste halvdel af november 1813 i en stilling fra Lübeck over Mölln til Launburg, medens fjendens ca. 60.000 mand stærke hær, under den svenske kronprins Karl Johans overkommando, trængte på fra øst-sydøst. Hans plan var at indesluttet Davout med dennes franske tropper i Hamburg, for derefter med sin hovedstyrke, at angribe danskerne, medens den russiske oberstløjtnant Tettenborn, med sine kosakker skulle trænge ind gennem hullet mellem Hamburg og de danske tropper, for at gå over Ejderen mod vest og videre op i Slesvig, og denne plan lykkedes fuldtud.

Prins Friederich af Hessens tilbagetrækning af det danske auxiliærkorps' hovedstyrke fra linien Lübeck-Mölln til Rensburg bag Ejderen, forløb ikke uden heftige fægtninger og kampe ved Baden og Lübeck 4/12, Rahlstedt 6/12, Bornhoved 7/12 og Shested 10/12, (se Poul de Liebe: »Napoleons danske hjælpetropper, 1968). Den franske general Lallemand (»Generalen med de røde Bowser«), der

var stillet under prins Friederich af Hessens kommando, kæmpede bravt, såvel ved Bornhøved og Sehested. Han var altid midt blandt sine soldater og sås altid der, hvor det gik hårdest til. »Dee war en Wowhals, Han haad en bette rød Lue po, den svinged han aalti mæj, aa saa rowt han lissaa høwt han kunn: »Brave Danuaa! A æ laang! A æ laang!« Men det war ett sann, faa han wa en bette stumpet Kaal, men modde wa han.«

Det danske auxiliærkorps var med fra sted til sted i Holsten og Nordtyskland, havde kæmpet og haft sine sårede og døde. Den 3/9, da de fransk-danske tropper var blevet trukket tilbage til linien Lübeck-Ratzeburg-Launburg, var Jens Pedersen (døbt i Sevel 1788, søn af Peder Christensen (død 1810) og hustru Ane Jensdatter (død 1824) i Sevel Pilgaard, tilgået korpsets lazarettjeneste. Da man endnu i 1823 ikke havde hørt noget fra ham, fik han i lægd-rullen vedtegningen »formodes død«, men hvor, hvornår og under hvilke omstændigheder, har ikke kunnet oplyses. Hans broder, Christen Pedersen, (døbt 29/12 1782, død 13/8 1851) overtog Pilgaard efter faderens død og blev i sit ægteskab med Mette Christensdatter, stamfader til den senere Pilgaard-slægt.

Skønt Hans Christensen 14/11 1813 blev udskrevet som rekrut til l'Auxiliær-corps (Hærens arkiv, 2. Auxiliær-corps, pakke nr. 13) for efter endt uddannelse at indgå i dette, nåede han, på grund af krigstilstandens videre udvikling, ikke at komme til at gøre tjeneste i denne omgang, selv om han, sammen med Peder Mikkelsen fra Nørlem, Joseph Mikkelsen fra Lille Thorum og Christen Christensen fra Ilsø, med mange flere, allerede begyndte sin rekrutuddannelse den 16/11, to dage efter sessionen i Viborg. Kong Frederik VI havde indset, at hvis det skulle komme til, at Frankrig ikke formåede at opretholde sin besættelse af Nordtyskland, måtte Danmark sørge for sig selv og træde til med alle sine krigsmidler.

Da Hans Christensen blev tillagt regimentets 1. bataillon, kunne der næppe være tvivl om, at han fik sin rekrutuddannelse ved denne reservehær, der i november 1813 samledes ved Kolding. Om hans rekruttid foreligger der intet, men i en skrivelse af 2/12 1813 fra det »Kongelige General-Commissariats-Collegium« til Generalkommandoen i Nørrejylland, blev det beordret, »at de til Auxiliærkorpset dresserede Rekrutter tilkomne Douceurpenge ligesom andet af Landets udskrevet Mandskab«, og i en anden skrivelse af 30/12 s.å. fra nævnte collegium til »Forstanderen for Exercerskolen i Kolding« meddeles det, »at de til Armécorpset i Hertugdømmerne extraordinaire udskrevne Rekrutter skulle, sålænge de dresseres, gageres og forplejes som enhver anden tjenstgjørende Soldat«.

Generalmajor Tettenborns kommunikation med kronprins Karl Johan var meget mangelfuld, og trods våbenhvilen den 15/12, som forlænet til 5/1,

og siden til 15/1, trængte han fra Frederiksstad, Tønning og Husum til Slesvig, hvorfra han og hans kosakker trods sne og vinterkulde i en grad, som næppe før var kendt i Hertugdømmerne (denne vinter betegnedes siden som »Kosakvinteren«), med utrolig hast og energi den 5/1 drog videre over Flensborg og Aabenraa til Kristiansfeld, hvortil fortroppen nåede den 8/1.

Den 10/1 rykkede kosakkerne ind i Ribe, i hvilken by og omegn de blev til natten mellem den 17. og 18. januar, da de over Tønder atter drog mod syd. Med undren og forfærdelse så Ribe bys borgere på disse irregulære kosaksoldater, der var bevæbnet med lange lanser og klædt efter deres egen smag uden at bære egentlig uniform.

Overleveringen vil vide, at en afdeling af disse vilde karle havde revet sig løs og røvede og plyndrede rundt om i Jylland. 12 af disse mænd skal på deres togt være kommet til Landting, der da ejedes af Niels Tilmann Hansen, og anbragte deres heste ved ladegården, hvorefter de nærmede sig borggården (nedbrudt 1855) for at begynde plyndringen af denne. Imidlertid var befolkningen fra omegnen, der havde hørt om kosaksoldaternes grusomme opførelse andre steder, i hast kommet til, og med forke, grebe og køller ilede de bag efter de 12 plyndringsmænd, og det lykkedes at tage dem til fange alle sammen. Men hvad skulle man nu gøre ved dem? - Endelig blev det, efter nogen rådslagning, besluttet, at føre dem ud i heden mellem Sahl og Rønbjerg og der begrave dem levende. Det lykkedes også at få de 11 kastet ned i en banke norden og lidt vester for Skallesø (senere kaldet »Røverhullerne«), men på grund af mørket undslap den 12. soldat. Man kunne dog høre hans sporer ringle i lyngen, og ved at følge denne lyd, indhentede man ham ved søen. Der svømmede han ud i vandet, men bønderne satte efter ham i en båd og så ham drukne og liget gå til bunds. Ca. 40 år senere, da man stangede ål på søen, fik man en kårde med rester af forgyldning på ålejernet, men hæftets træ var mørkt og mørnet og faldt af, da kården blev trukket op af vandet. Ingen var dog i tvivl om, at man stod med den druknede kosaks våben i hånden.

I disse bevægede dage i begyndelsen af januar 1814 opholdt kong Frederik VI sig på Hindsgavl ved Middelfart, hvortil han var kommet den 4/1, ledsaget af sin militære stab og generalkvartermesterstaben. Det første, kongen foretog sig efter ankomsten, var at ordne hæren på Fyn samtidig med, at så godt som hele general Wegeners reservehær ved Kolding blev overført til øen. 2. Jydske Infanteri-Regiments batailloner, hvortil Hans Christensen hørte, blev kantonneret i egnen omkring Assens.

Kongens mod var nu brudt, og den 14/1 1814 blev, som bekendt, freden mellem Danmark på den ene side og Sverige og England på den anden, sluttet i kronprins Karl Johans hovedkvarter i Kiel. England afstod de vestindiske øer, som det havde erob-

ret under krigen, men beholdt Helgoland. Danmark afstod Norge til Sverige, men beholdt Island, Grønland og Færøerne og fik i erstatning svensk Pommern og Rügen, som det næste år (4/6 1815) afstod til Preussen mod at få en del af hertugdømmet Lauenburg og 2 millioner kourantdaler. Endvidere skulle Danmark forpligte sig til at erklære Frankrig krig og stille et korps på 10.000 mand under kronprins Karls Johans overkommando til rådighed for de allieredes fortsatte krig mod Napoleon. Efter fredsslutningen tilbragte den 46-årige konge af Danmark en uge i en mørk, nedtrykt sindsstemning, inden han atter vendte tilbage til København.

Den 17/1 1814 udstedte Danmark sin krigserklæring til Frankrig, og bortset fra de tropper, der skulle sendes mod Napoleon, blev den danske hær dagen efter sat på fredsod, så alle førstærkningsbataillonerne kunne sendes hjem. Den 19/1 udnævnte kongen generaløjtnant Kardorff til chef for det såkaldte 2. Auxiliærkorps på 10.000 mand, der ifølge fredsbetingelserne af 14/1 skulle stille til de allieredes rådighed i kampen mod Frankrig, idet Napoleon endnu var herre over visse fæstninger i selve landet langs Rhinen.

Man gav sig dog fra dansk side god tid med udrustningen af dette 2. Auxiliærkorps, og den usædvanlig strenge vinter lagde også store hindringer i vejen for dets sammendragning, men den 11/2, 3 dage efter Danmarks fredsslutning i Hannover med Rusland, ankom kaptajn Suckow til Rensborg med 400 mand af 2. Jyske Infanterie-Regiment, hvilke soldater var bestemt for komplettering af de regimenter, der skulle stille tropper til rådighed for det nye korps. Den 13/2 fremsendtes en liste over »de Rekrutter, der var udskrevne for Auxiliærkorpset af Viborg, Ribe, Odense og Rugaards Amter, som nu formodes dresserede«, og på denne liste findes bl.a. som nr. 1 *Hans Christensen Mogenstrup*.

Mødestedet for korpsets stabe var byen Slesvig, og den 16/2 formeredes dets 2 brigader, men da generaløjtnant Kardorff på grund af isgangen i Store Bælt ikke var nået frem, fik generalmajor Schulenburg foreløbig kommandoen over hele korpset. Samme dag satte dets hovedstyrke sig i bevægelse mod syd, og ruten gik over Kellinghuen, Elmshorn, Ueterseen til Blankenese, hvorfra overgangen til Buxtehude foregik over Elbens is, men da denne begyndte at bryde op, måtte de bagerste afdelinger gøre den lange omvej over Neumünster, Segeberg, Launburg og syd om Hamburg bag hvis fæstningsvolde, Napoleons tro general Davout, de danske soldaters tidligere kampfælle, omgivet af fjender på alle sider endnu holdt stand.

Overgangen over Elben markerede korpsets afsked med det danske rige, hvorefter marchen gik videre gennem Hannover til Bremen, hvor man gjorde holdt for at afvente generaløjtnant Kardorffs ankomst. Bremens velkomst til de først ankomne danske tropper var dog ikke for hjertelig. Soldaterne

led meget ved hanseaternes drillerier, og Schulenburg måtte endog lade sine soldater trække på vagt med skarpladte geværer.

Ventetiden i Bremen blev lang, da Kardorff først den 6/3 kunne komme over Store Bælt og siden også i nogle dage standsedes af isen på Lille Bælt, så tiden gik til midten af marts, inden han, efter rejsen gennem Holsten, kunne vise sig hos Auxiliærkorpset i Bremen. Efter at han havde inspiceret hver enkelt afdeling, forlod korpset, opdelt i 11 etaper, endelig Bremen den 27/3 og tiltrådte marchen mod Rhinen, idet ruten gik over Bassum, Diepholz, Bohmte, Osnabrück, Tecklenburg, Münster, Dülmen, Dorsten, Essen, Ratingen til Düsseldorf, hvortil korpsets 1. etape ventedes den 8/4, og som de først nåede den 12. - 13. april. Den lange march var meget beværlig. Vejene var oplødte og ofte næsten ufremkommelige, og mange steder måtte der spændes seks til otte heste fra trainets vogne, men tropperne var dog forholdsvis godt udrustede, og preussiske kommissærer fulgte dem for at være behjælpelige med de fornødne rekvisitioner. Efter ankomsten til Düsseldorf fik hver afdeling tre hviledage.

Imidlertid var der sket store ting i Europas historie. Den 31/3 havde Zar Alexander I af Rusland holdt sit indtog i Paris, og dagen efter sluttedes våbenstilstand med fjenderne. Den 2/4 blev Napoleon afsat, hvorpå han dagen efter abdicerede. Tre dage efter valgte senatet Ludvig XVIII til Frankrigs konge.

Den 4/4 var generaløjtnant Kardorff rejst fra Bremen til Düsseldorf, og derfra til Belgien for at træffe Karl Johan. Denne var dog ved Kardorffs ankomst til kronprinsens hovedkvarter i Brüssel rejst til Paris, men Kardorff fik overbragt hans ordre til at standse Auxiliærkorpsets tropper de steder, hvor de befandt sig. Da denne ordre kom, var en del af korpsets 1. bridage allerede kommet over Rhinen og lå i en stilling fra Neuss til Duisburg, mens resten af 1. brigade, deriblandt 3. Jyske Infanterie-Regiments to batailloner, havde besat Rhinens østbred fra Düsseldorf til Duisburg.

Da nu Danmark havde sluttet fred med både Sverige og England, følte Kardorff sig nu som afhængig af sidstnævnte land, og den 30/4 havde den engelske gesandt Thornton udtalt, at der nu ikke længere var brug for det danske korps, hvorfor det godt kunne marchere hjem.

I Danmark frygtede man på samme tid, at uroen i Norge muligvis kunne foranledige den svenske kronprins til på sin hjemmarch at angribe Holsten, hvorfor Kardorff fik ordre til så snart som muligt, at trække Auxiliærkorpset tilbage for at kunne være med til at dække landets sydgrænse. Danskerne fulgte på tilbagemarchen samme rute som på udmarchen. - I dagene fra den 20/5 blev det danske Auxiliærkorps sat over Elben til Blankenese, og efter anvisning af den russiske general Benningsen, der med sine tropper lå omkring Hamburg, fik kor-

psets 10.000 mand tre landsbyer ved Blankenese til bivouakering, hvor hver etape, efter at have overskredet floden, kunne fodre og koge for dernæst at marchere til Pinneberg. Den 29/5 kom den sidste etape af det 2. danske Auxiliærkorps over Elben. Frederik VI havde bestemt, at det danske Auxiliærkorps, der efter hjemkomsten betegnede som »Kardorffs Division«, skulle indlemmes i den hær, som var blevet samlet i Slesvig og Holsten under prins Friedrich af Hessens kommando, og endvidere skulle korpset med centrum i Neumünster tage stilling mellem Itzehoe og Pløn. Denne disposition kunne prins Friederich dog ikke udføre, da landet omkring Neumünster var for udtæret til at kunne underholde en division. Kardorff marcherede derfor med sine hjemvendte auxiliærsoldater etapevis fra Horst over Kellinghusen og Bornhøved til Pløn og Neustadt i Østholsten for at kunne få forplejning i de egne, som havde lidt mindst af indkvartering. Denne dislokering var den russiske general Benningsen ikke tilfreds med. Han havde i slutningen af maj med sin hær på 50.000 mand besat den sydlige halvdel af Holsten og truede med at rykke op i Jylland, hvis ikke Frederik VI i Sveriges interesse ville optræde fjendtligt over for Norge. Nødtvunget indvilligede kongen da i, at »Kardorffs Division« gik tilbage til hertugdømmet Slesvig, hvor dens kantonementer blev omkring byerne Slesvig og Flensborg.

Kongen udstedte den 11/6 et reskript, at den del af arméen, som på Fyn og i Jylland og Hertugdømmerne var sat i aktivitet, skulle sættes på fredsfod. Alle afdelinger af hæren, som havde hjemme nord for Ejderen, fik befaling til at gå i deres fredsgarnisoner, blandt disse hjemsendte var også Hans Christensen fra Mogenstrup i Salling.

Det var først i december 1814, at Danmarks fred med Rusland af 8/2 samme år blev undertegnet, hvorefter landet efter otte hårde krigsår endelig fik ro.

Efter syv måneders fravær som en enkel brik i de voldsomme begivenheder, der i 1813 og 1814 gennemrystede Europa, kan man tænke sig, at Hans Christensen har nydt hjemkomsten til Salling og der tit og ofte har draget minderne frem om sine mange brogede oplevelser under auxiliærkorpsets ekskursion til Rhinen, hvilken march nu kun lakonisk røbes i vedtegnelserne »har været ved Rhinen« og »har som Auxiliær Infanterist været ved Rhinen« ud for hans navn i Grinderslev sogns lægdsruller. Hjemme havde man i den forløbne »Kosakvinter« heller ikke haft det for godt. Kulden og den økonomiske forvirring efter statsbankerotten havde tynget hårdt på befolkningen, men alligevel var der ofervilje nok, da Viborg Stiftsøvrighed den 18/1 1814 indbød til at yde en skærv »til de under Krigen i Holsten kvæstede samt de Faldnes efterladte Enker og Børn« (Viborg Samler 13/8 1814). Udskrivning af såvel heste »til Transportens Fornødenhed

for det russiske Hjelpecorps ved Hamborg« som andre ting til samme fremmede tropper havde også fundet sted. Således fik Ringkøbing amt i en skrivelse, dateret Kiel 24/3 1814, ordre til at levere 220 tdr. byggryn, perlegryn eller ærter, 200 tdr. brændevin, 1140 tdr. rug, 16.000 pund smør, 16.000 pund ost, 2100 pund røgtobak og 1870 tdr. havre.

Efter Hans Christensens hjemkomst i juni 1814 var der ved en skrivelse af 18/2 1815 fra »Det Kongelige General-Commisariats-Collegium« til regimenterne blevet kundgjort, at kongen den 9/1 samme år havde resolveret, at de rekrutter, »som udi Aaret 1814 ere, efter nogle Maadneders Forløb, hjemsendte af Regimenterne eller Corpsene, efter at disse ere satte paa Fredsfod, maa godt gøres i Aar i deres anordnede Tjenestetid«. Denne bestemmelse måtte således komme til at angå Hans Christensen, og den har måske i nogen grad været med til at lette stemningen, da han den 26/5 1815 blev indkaldt som soldat ved omtalte »2. Jydske Infanterie-Regiment«, der fra 1/7 1814 havde haft garnison i Viborg. Hans otte års tjenestetid ved hæren skulle således regnes fra den 16/11 1813, i stedet for fra 26/5 1815.

Efter 2. Jydske Infanterie-Regiments samling i Viborg den 3/7 1815 marcherede regimentet den 13/7 fra byen og bivouakerede den påfølgende nat i Sinding ved Silkeborg. I en »Afsked med den afmarcherende Bataillon i det 2. Jydske Infanterie Regiment den 13. juli 1815 til dens Medborgere i Viborg Bye« hedder det (Viborg Stiftstidende 17/7 1815): »Det ubehagelige ved Skilsmissen fra ædle Venner og Medmennesker føles dybt ved at forlade Byen. Et hjerteligt Minde om de Efterladte skal følge Bataillonens, som beder om, at måtte leve i den kjære Viborg Byes venskabelige Erindring«.

Om morgenen den 14/7 gik marchen fra Sinding videre mod syd, og efter parolebefalingen af 19/6 skulle det danske korps marchere til Belgien, hvor det skulle slutte sig til den engelske armé under Wellington, og i slutningen af juli 1815 var korpset samlet i engne omkring Hamburg og Altona, en eng som Hans Christensen kendte godt fra sit tidligere ophold der. Afstanden til de hjemlige egne var atter blevet stor, og i en vise om den tid hedder det: »Vi rejste fra Jylland, til Holsten kom vi hen. - Ja, mange blev bekymret alt for sin bedste Ven, - dog håbe-fuld de mente, vi snarlig kom igjen. - Det Haab dem dog fixerte, thi vi maat' bedre frem«.

Den 26/7 blev 2. Jydske Infanterie-Regiment præsenteret for sin tilkommende chef, den 28-årige, retskafne og godmodige hædersmand, landgreve og prins Vilhelm af Hessen-Cassel, der 1810 på Amalienborg havde ægtet arveprins Frederiks 21-årige datter, prinsesse Louise Charlotte, søster til kong Christian VIII af Danmark.

Prins Vilhelm havde været med det 2. danske Auxiliærkorps til Rhinen, og straks ved præsentationen mellem ham og 2. Jydske Infanterie-Regiment den 26/7 vandt han alle soldaternes hjerter. »Medliden-

hed han havde med os så mangelund', en Stok at se paa Pladsen han ikke lide kund'«, hedder det i omtalte vise. Den 2/8 drog 2. Infanterie-Regiment gennem Hamburg for over den store og mærkelige bro af planker, der på nedrammede pæle begyndte straks udenfor byens volde, at komme over de mo-seagtige strækninger, der bredte sig til den arm af Elben, der lå nærmest byen. Ankommet hertil måtte regimentet sættes over denne Elben på en flydebro, inden det nåede til Elbøen Wilhelmsburg, hvor over marchen gik ad en $\frac{3}{4}$ mil lang plankebro, hvis midterste del på $\frac{1}{4}$ mil dog udgjordes af en ret god chaussé. Syd for Wilhelmsburg gik Elbens rivende strøm, som kun kunne forceres ved færgefart, hvorefter marchen gik ad nok en plankebro, der fra Hamburg førte til Harburg. Hele dette bro-, vej- og færagesystem, der fra Hamburg førte til Harburg, var på Napoleons befaling i 1813 blevet anlagt af den franske overingeniør Jouselin, og ankommet til Harburg stod regimentet da i kurfurstendømmet Hannover, der fra 1714 havde haft fælles hersker med England, men som Napoleon havde delt mellem Frankrig og kongeriget Westphalen i 1810.

Fra Harburg gik Auxiliærkorpsets march gennem Hannover og Oldenburg til Bremen, men dette skete ikke uden en kraftig protest fra disse stater, der mente, at krigen var forbi, og at korpset gerne kunne være blevet stående i Holsten. Omkring den 7/8 var det 3. danske Auxiliærkorps samlet i Bremen og omegn, men også her fik det vrøvl med befolkningen, idet byens øvrighed ikke ville forpleje korpset længere end til den 10/8.

Prins Friederich af Hessen trøstede dog senatet med, at korpset om kort tid ville forlade byen og marchere videre, men den 11/8 udsendte Wellington ordre til, at det danske korps skulle blive, hvor det var, altså i og omkring Bremen. Da korpset den 12/8 modtog denne befaling, stod det just i færd med at ville fortsætte marchen til Belgien, men måtte nu blive. Da prins Friederich af Hessen meddelte Bremens senat Wellingtons befaling, gik det ind på at ville forpleje korpset til den 20/8. Forholdet var nemlig dette, at den danske stat ikke havde penge til øjeblikkelig betaling for korpsets ophold, så byen måtte nøjes med løfter om efterbetaling. Efter den 20/8 blev en del af korpset liggende i Bremen og omegn, medens resten spredtes i Oldenburg og Hannover.

Forlægningen skete på den måde, at der kom til at ligge 8000 mand og 3000 heste i det hannoveranske, 3700 mand og 650 heste i det oldenburgske og 3000 mand og 750 heste i det bremiske område. På disse steder opholdt korpset sig til den 7/9, da Wellington gav ordre til, at det danske kontingent skulle tiltræde tilbagemarchen. Omkring den 15/9 brød det da op og nåede i begyndelsen af oktober bag Elben, hvor det havde hovedkvarter i Rensborg. 2. Jydske Infanterie-Regiment kom i de første ca. 14 dage efter hjemkomsten til at ligge omkring Oldesloe,

hvorefter det blev trukket ind i Rensburg fæstning, men den 5/10 var den del af mandskabet, der kunne møde med tre dages varsel, blevet hjemsendt, hvilket naturligvis ikke kunne komme Hans Christensen til gode. De øvrige regnede med snart at kunne følge efter, men snart rygtedes det, at nogle skulle bort igen med det korps, der med Frankrig som mål var under forberedelse, og blandt disse var Hans Christensen. Sammen med flere andre måtte han se, da »vore medfulgte Brødre med Glæde rejste hjem«, men selv skulle blive.

Det hedder videre i omtalte vise: »Betænk da kjære Venner, det smerted' mangan haardt, at vi saa skulde sendes i fremmed lande bort. Adeiu! vi matte sige, enhver sin Ven især, vi maa til Frankerige, 5 Aar at blive der!«

Denne ubehagelige meddelelse må være kommet til Hans Christensen under 2. Jydske Infanterie-Regiments ophold i Rensburgs fæstning. Herefter var han nu i det 4. danske Auxiliærkorps under prins Vilhelm af Hessen.

Med korpset fulgte en feltkommisariat, en ordinatoriat, to auditører, to feltpræster (en dansk og en tysktalende), en feltlazaret med en ambulance til 400 syge, delt i fire divisioner, hver med en overlæge, to underlæger, en apoteker og en økonom.

Ved den under 20/11 mellem den franske regering og de allierede trufne konvention blev det bestemt, at troppernes bespisning skulle ske ved naturalforplejning fra magasiner. Efter konventionen kunne officererne af deres kvarterværter kun forlange logi og kogested til madens tilberedning, men ikke brændsel og lys. Den daglige ration fastsattes til: For officerer: To pund fint brød, en pægl fine gryn eller surrogat, to pund kød, en portion god likør, to talglys og ca. seks kubikfod svært brænde, stenkul eller tørv. For mandskabet: To pund brød, $\frac{1}{2}$ pund ferskt kød eller $\frac{1}{4}$ pund flæsk, $\frac{1}{8}$ pægl salt, $\frac{1}{4}$ pund gryn eller ris, $\frac{1}{2}$ pæl genever eller fransk brændevin eller $\frac{1}{2}$ pot vin eller en pot øl, samt pr. måned en pund tobak à 60 centimes.

Forud for korpset blev der sendt to officerer til at ordne det nødvendige med hensyn til indkvartering og forplejning hos regeringerne i de stater, som korpset skulle drage igennem.

Alt var således forberedt, da det 4. danske Auxiliærkorps den 25/11 1815 stod samlet i Altona, parat til afmarch. 2. Jydske Infanterie-Regiments 1. bataillon under prins Vilhelm af Hessen var allerede den 20/11 marcheret fra Rensburg til Altona. Denne bataillon bestod af seks kompagnier, nemlig 1., 3., 6. og 7. musketerkompagni, af hvilke 1. musketerkompagni også kaldtes »Liv-Compagniet«, i hvilket Hans Christensen fra Salling bar nr. 49.

Inddelt i tre kolonner begyndte det 4. danske Auxiliærkorps den 26/11 1815 etapevis at marchere fra Altona og drog gennem Hamburg for over omtalte plankevej, afbrudt af transport af flydebro og færge, at nå til Harburg i det hannoveranske område. I

løbet af de følgende dage nåede hele korpset at komme over Elben. »2. Jydske Infanterie-Regiments 1. bataillon marcherede fra Altona den 27. - og den 28'ende November, den sidste Dag forsandt, forlod vi vor danske Grænse og så vort Fødeland. Vi maatte os begive alt i Hannover hen, vi kunne nu ei vente at vende om igjen«.

Den lange og besværlige vintermarch havde taget sin begyndelse, og det varede et par måneder, inden det danske korps omkring den 20. januar 1816 nåede frem til dets kantonementer i Nordfrankrig.

Hovedmarchruten gik over Bremen, Almelo og Utrecht i Holland, Antwerpen og Brüssel i Belgien, til Valenciennes i Frankrig. Turen gennem Tyskland, Holland og Belgien blev alt andet end behagelig, da den ad næsten ufremkommelige veje med pløre og ælte ofte gik gennem fattige egne med dårlige indkvarteringsmuligheder. Dertil kom, at marchen fra Holsten til Frankrig gik på tværs af Nordvesteuropas mange floder, Elben, Weser, Ems, Vechte, Yssel, Leck, Rhinen og Schelde samt mindre vandløb, der alle, store som små, i disse måneder hen mod slutningen af 1815, hvilke netop dette år var usædvanlig regnfulde, vekslende med sneslud og rygende storm, svulmende af vand, som gik ind over alle bredder og gjorde overgangene særdeles vanskelige for marchkolonnerne. Som følge af disse forhold, blev korpset ofte nødt til at tage tvungne ophold i byerne på ruten, hvilke kom til at koste den danske stat mange penge. Og på grund af den kolde årstid, blev mange af soldaterne syge, så de måtte efterlades under overlæge Svendsens tilsyn i en bondegård uden for Bremen.

Som sidste blev de danske soldater heller ikke denne gang vel modtaget i Bremen. Forskellige skærmydsler fandt sted, og navnlig gik det galt søndag den 3. dec., da nogle danske officerer var samlet med en del bremiske officerer i en offentlig dansesal i byens udkant. Under dansen gav de bremiske officerer deres misfornøjelse over danskernes tilstedeværelse til kende ved kraftige albuestød, og en sådan udfordring ville de danske officerer naturligvis ikke finde sig i. Det kom til ordstrid, og kort efter forlod de bremiske officerer lokalet for kort efter at vende tilbage med en del af brovagten ved Wesser. Nu kom det til håndgemæng, under hvilket nogle af de danske officerer trak blank, trængte ind på vagtmandskabet og jog dem bort, efter at enkelte af dem var blevet let såret. To løjtnanter af Dronningens regiment meldte sig frivilligt som de skyldige i opgøret, og blev da den følgende dag returneret til Rensburg, hvor de måtte udstå seks måneders fæstningsarrest for deres forseelse.

I Julen opholdt de sig i og omkring byen Zwolle ved Yselfloden. og i omtalte vise står der »Vor Julefest vi holdte i Holland i en Stad, ved navn den hedder Zwolle, der leved' vi så glad«. Ved soldaternes ankomst til Löningen kom det atter til skærmydsler, da mandskabet fra det slesvigske Jægerkorps skulle

anbringes i en kaserne, der tidligere havde været et kloster, og som viste sig at være af »et overmåde dystert og skummelt Udseende«. Da så den på hollandsk vis tilberedte mad blev sat frem for de danske jægere, brød misfornøjelsen ud i lys lue. Klosters ruder blev slået i stykker, og gryderne med indhold kastet ud af vinduerne. Officererne fik dog hurtigt mandskabet beroliget, efter at en af de værste urostiftere var sat fast. Generalmajor Bachmann idømte synderne dels spidsrodsstraf fra fire til otte dage, dels arrest på vand og brød i fem til 15 dage. Da borgerskabet i byen fik nys om disse straffe, gik magistraten i forbøn for urostifterne, hvorefter dommen, på grund af korpsets »ellers mønsterværdige Opførsel«, nedsattes til fængsel.

Efter juledagene og nytåret 1816 brød de forskellige afdelinger af korpset den 2/1 op fra deres respektive indkvarteringssteder og drog videre. Ruten gik over Hattem, Neuspekt, Hardewijk, Nijkerk og Amersfoort til Utrecht, men marchen var meget besværlig på grund af det regnfulde vejr. Det var først den 12/1, at bataillonet nåede over Rhinen og fortsatte marchen til Antwerpen ved Scheldefloden, hvortil man kom den 14/1. »Skønt Reisen da begyndte, at falde mange haardt«, måtte man dog, skønt det skete i flere dages vedholdende regn, videre over Mechelen til Brüssel, hvor man lå natten over. Den næste dag fortsattes marchen vest om Waterloo over Braine le Comte til Mons, hvortil hovedkvarteret var kommet den 16/1. Efter adgangen fra Brüssel begyndte også soldaternes sprogsværligheder. »Siden kunde vi erfare, at Sproget blev forvent. Französisch de monne tale, det var os ubekjendt«. »Hver Aften vi mon komme til vores Natkvarter, vi stod, som vi var dumme, og intet kund' begjer af hvad, som vi behøved' alt til Nødtørfthighed. Gud veed, da hvad vi døje, det var dog ei Plasseer«.

Den 19/1 1816 marcherede de første danske soldater over den franske grænse og kom til Valenciennes, der dog allerede var besat af engelske tropper, hvorfor danskerne blev indkvarteret i forskellige af de omliggende store landsbyer, hvorfra man næste dag i tæt snefog foretog den sidste dagsmarch til fæstningsbyen Bouchain, der under hele okkuperingsperioden forblev i danskernes hænder, ligesom Valenciennes i englændernes.

2. Jydske Infanterie-Regimentsbataillon marcherede dog først over den franske grænse den 21. jan. og nåede således, efter natteopholdet i Valenciennes, først til Bouchain mandag den 22. jan. »Det kunde os vel glæde, vi skulle ej rejse meer, Bouchain den stad som hedder, hvor vi fik Standkvarter«. Den danske indkvartering i Bouchain var imødeset med stor spænding af stedets befolkning, selvom man næppe var så angst som »Madam Jaquin« i Bouchain der sagde: »Var det endda vore egne Soldater, men Danske - - det er værre end Cosakker. Min salig mand har fortalt mig, at Danmark er Hovedstad i Lapland. - De har vel nogle lyde og toner, som de

forstaaer indbyrdes, men det er ikke noget egentlig sprog, og Menneskene ere vilde, de spiser raat kød, - ja, endog smaa Børn. - Og de er røde, det kan vist ikke betyde noget Godt. - Oh, hvilken Skræk at skue«. At Madam Jaquin bemærker, at de danske soldater er røde, hentyder til, at de danske soldater bar rød kjole med hvide krave og hvide rabatter og opslag, gule knapper, hvid vest, hvidt underfoer og hvide eller mørkegrå benklæder. Det var i denne mundering, Hans Christensen fra Mogenstrup, omtalte Joseph Mikkelsen fra Lille-Thorum og alle de øvrige soldater af 2. Jydske Infanterie-Regiments 1. bataillon marcherede ind i Bouchain den 22/1 1816, hvor de snart talte om »Regimentet med de hvide Rabatter«.

Bouchain, hvor Hans Christensen fra Mogenstrup den første lange tid i Frankrig lå indkvarteret, lå med sin øvre og nedre del og sin uanselige kirke omtrent midtvejs mellem Cambrai og Valenciennes, og ved åbning af Scheldeflodens sluser, var det muligt at sætte området omkring denne større fæstning, hvor englænderne lå, under vand. Det heldige udfald af en belejring af sidstnævnte fæstning var således afhængig af, hvem der havde magten over sluserne ved Bouchain.

Navnlig i den første tid af besættelsen, følte de danske soldater i Bouchain sig ikke godt tilpas. Man længtes hjem, hvad den omtalte vise røber på følgende måde: »Den Stad vi ei berømmer, den er for os ei god, og Tjenesterne er strænge, vi ønsker bort at gaa, til Danmarks Grænser, vort Fødeland saa god. Det kan dog aldrig tænkes, det nogen var imod«. Men alligevel: »Skönt vi ikke klager, ihvad os møder her, saa længe som vi haver, Prins Wilhelm til vor Chef. De høje med de lave, er for ham lige god, vi kan med hannem tale, og Ret for hannem faa«. »Med hannem vil vi stride, for hannem vil vi dø, enhver hos sig vil vide, det er kuns, som vi bør. Vort Liv og Blod vi vover, for ham indtil vor Død, vi kan dog ei betale, den Godhed han os gjør. Hans Godhed sig udstrækker, til os i højen Grad, hans Skaale vi uddrikker, og er ham til behag. Hans Godhed ei udsiges, tilfulde af min Mund. Hurra, vi hannem skrige! Hurra, af Hjertets Grund«. »For hannem vil vi bede, til Gud ret inderlig, han lykkelig maa blive, og evig sejerrig, og for vor Officerer, jeg ogsaa bede vil, og for de Grenaderer, som jeg nu hører til«. Visen røber således, at den er skrevet af en soldat i prins Vilhelms grenaderkompagni, men elers er forfatteren ukendt.

Allerede i juli 1816 kom en del af officerernes hustruer og børn hjemme fra Danmark til kontingenten, og i oktober tillige adskillige underofficershustruer, så familielivet formede sig på den hyggeligste måde, samtidig med at flere af soldaterne efterhånden indgik ægteskab med franske kvinder. Det var således ikke blot de sædvanlige gudstjenester med altergang og enkelte soldaterbegravelser, de to

feltpræster havde at forrette, men også bryllupper og barnedåb.

Ifølge prins Friederichs ordre af 21/3 1816 førte præsterne naturligvis deres kirkebøger over alle deres ministerialforretninger. Pastor Nyholm førte endda sin »in Duplo« og havde den ære senere at overrække et af disse eksemplarer til kong Frederik VI, der overdrog det til provst Gutfeld ved Holmens kirke. Desværre synes nu både dette såvel som det andet eksemplar af kirkebogen at være gået tabt.

Kristi Himmelfartsdag (23/5) holdt pastor Nyholm sin første gudstjeneste under åben himmel i strålende sommervej for 2. Jydske Infanterie-Regiments bataillon, som fra den dag stadig bar navnet »Kirkebastionen«. Der var lavet en halvrund knæfald og talerstol. Det fynske Infanterie-Regiment levede musikken, medens Prinsens Souschef, major Bardenfleth, med sin smukke stemme ledede salmesangen.

I løbet af foråret 1816 kom også »Det Britiske Bibelselskab« ind i billedet, vedrørende det danske Auxiliærkorps' åndelige fornødenheder. Det blev tilbudt dem at købe Bibler og Testamenter, dels på tysk og på dansk, for 2½ francs pr. eksemplar, og til dem, der var uformuende, blev de uddelt gratis. Pastor Nyholm havde også medbragt 100 salmebøger, som var blevet uddelt blandt de ca. 500 tilstedeværende soldater, og først sang man »Af Højheden oprunden er«, og derefter istemte man salmen »O Gud! hvor lykkelig er den, som føler, at du er hans Ven«. (nr. 287), som siden ved de fleste af Nyholms feltgudstjenester blev anvendt som indgangssalme. Derpå oplæste han Johannes Døbers tale til krigsfolkene: »Øver ikke vold imod nogen, bruger ikke underfundighed imod nogen, og lader eder nøje med eders sold« (Lukas 3,14), ud fra hvilken tekst han fandt anledning til, som han selv skriver: »at omtale vore Pligter under de nuværende Forhold og at vise, hvorledes det stod i vor Magt ved mandstugt og Sædelighed, ikke alene at vinde Franskmandenes Højagtelse, men tillige blandt Europas Nationer en Hæder, større end den, der opnaas ved Kamp og Sejr«. Efter talen sang man salmen »Stadig Kamp vort Liv maa være« (nr. 248), hvorpå nadveren blev uddelt til 453 kommunikanter, medens musikorpset spillede smukke, højtidelige symfonier.

Selv om solaterne ikke havde store midler til deres rådighed, var de flete ikke påholdne, når det gjalt om at hjælpe andre. Under en gudstjeneste i 1817, da flækken Grube i Cismar samt i Holsten var blevet ramt af en svær ildsvåde, der havde fortæret de fleste af dens huse, indkom der alene, fra den dansk-talende i Auxiliærkorpset, godt 1336 francs, og et lignende beløb fra de tysktalende.

Efter at Auxiliærkorpset var kommet til Frankrig omkring den 20. januar 1816, ville prins Friederich af Hessen som korpsets chef mønstre hele kontingenten, hvilket dog blev udsat et stykke tid på grund

af det stærke tøvejr og deraf slette veje. Men endelig hen i februar fandt mønstringen sted, hvorefter soldaterne ved de forskellige afdelinger begyndte at eksercere flere gange hver uge.

Soldaterne var i bedste form, og mange tilstedeværende fremmede officerer roste deres prægtige holdning og færdighed i manøvrerne. Især udmærkede prins Vilhelms bataillon sig ved i to timer i den største hede med fuld oppakning at gøre vedholdende præcise og hurtige evolutioner (bevægelser fra én stilling til en anden). Mange franskmænd fra omegnen, som var tilskuere til manøvren, råbte flere gange under samme, til prinsen og soldaterne: »Vive les brave Danios!« (Leve de brave danske!) Den 3/5 1816 blev 2. Jydske Infanterie-Regiment, der fra 1/7 1814 havde været garnisoneret i Viborg, forlagt til Aalborg. I den anledning omtaler »Viborg Samler« den 6/6 regimentets 1. bataillon, som »ere i Frankrig ved Auxiliærkorpset«, og bladet tilføjer: »Endskjönt dette brave Regiment kuns have Garnison her i 2 Aar, havde det dog vundet manges Venskab, at man nødtigt ser det forlade Byen«.

I september 1816 holdt hertugen af Wellington en specialrevue over det danske Auxiliærkorps. Revuen var bestemt til at skulle holdes omkring 1. september, men på grund af, at det bestandigt var ustadigt vejr med regn, »at Folk ikke kunde faae Sæden af Marken«, blev mønstringen udsat henved tre uger. Og omkring den 22/10 var der manøvre sammen med englænderne og sakserne for hertugen af Wellington.

Efter revuen og manøvren den 22/10 begyndte efteråret i november at melde sig med regn og kulde over Nordfrankrig. Året 1816 lakkede mod enden. Prins Vilhelms livkompagni, hvortil Hans Christensen fra Salling hørte, holdt julen 1816 i Bouchain efter i næsten et år at have været garnisoneret på dette sted. Alt var forløbet godt for de danske soldater i Frankrig, og med en vis stolthed kunne »Viborg Samler« den 30/12 1816 fra en korrespondent i Brüssel meddele: »Imens flere Soldater af de allierede Magter i Frankrig har fortjent og faaet skarpe Militærstraffe, bemærker man derhos, at der aldeles ingen Klage har været imod det Danske Troppeskorps«.

Vinteren gik, og i marts 1817 kunne pastor Nyholm skrive: »Se nu er Vinteren gaaet, og det yndige franske Foraar har indfundet sig«. Prins Vilhelms livkompagni lå stadigvæk i Bouchain og i fæstningens kasernebygning lå der 12 mand i hvert rum, og mandskabet var på vagt hver 2. eller hver 3. dag, hvilken tjeneste kunne være streng nok, da vinternætterne ude på Bouchain volde både var lange og kolde. Ifølge en anden gammel vise end førnævnte kom hertil det mistrøstige: »Vi havde ingen Penge, en Snaps ei kunde faa. Det tørre Brød vi spiste og drak det klare Vand, saa var vor levemaade her i det franske Land«.

Selvfølgelig havde mange af de danske soldater også andre interesser end sjov med de franske piger, selv om dette ikke kunne undgås nu og da.

Den danske soldat fra bondelandet derhjemme var jo vant til at dyrke jorden, og var derfor også interesseret i at se det fremmede lands landbrug. Omkring Bouchain og de andre landsbyer, hvor soldaterne var, lå jo de franske bønders jorde med deres, for de danske soldater, mere eller mindre kendte afgrøder, der var tre slags græs og noget, de kaldte Lycerne, og nogle røde kløver, som de brugte om vinteren til deres heste.

Desuden dyrkede de også rug og noget de kaldte (camelina sativa), som var en olieplante, der var også hør og raps. Der er ingen tvivl om, at de danske soldater ville forsøge sig med nogle af disse afgrøder, når de kom hjem igen.

Livskompagniet var stadigvæk omkring prins Vilhelms person i Bouchain, da han i september fik den glædelige meddelelse hjemme fra Cassel, at hans hustru, Louise Charlotte, prinsesse af Danmark, den 7/9 havde født ham en datter, der i dåben fik navnet Louise.

Det var først hen i slutningen af 1817, at livskompagniet blev forlagt til Fressain, og man må da regne med, at Hans Christensen fra Mogenstrup i Salling har tilbragt julen 1817 i Fressain, en landsby i nærheden af Bouchain. Beboerne, der havde frygtet for at komme til at huse rå og påtrængende krigere, var blevet overrasket ved at møde høflige og veldisciplinerede soldater, der søgte at lette deres værter den påtvungne byrde så meget som muligt, og den 24/2 1817 blev pastor Nyholm endog optaget i Bouchains frimurerloge. - De menige soldater har vel også lidt efter lidt følt sig hjemme i deres garnisoner, navnlig da de efterhånden i nogen grad havde gjort sig bekendt med de stedlige beboers sprog, der dog faldt dem svært at udtale og især skrive. Der var naturligvis mange, som stadigvæk længtes hjem, hvad sidste omtalte vise fra den tid giver udtryk for, idet det i visen hedder: »Vi tidt og mange Gange bekymrede os hårdt, naar vi det ret betænkte, saa langt som vi kom bort. Ja, og naar saa vi tænker paa vore Piger smaa, det vore Hjerter krænker, vi skal i Frankrig gaa«.

Den største oplevelse for de fleste af soldaterne i Frankrig i året 1817 var nok den store mønstring og manøvre for kong Friederich Vilhelm af Preussen 6/9 ved landsbyen Prouvu, i nærheden af Valenciennes. Der var 20 batailloner med i Revyen, og tilstrømningen af tilskuere var umådelig; fra tidlig om morgenen var vejene sorte af mennesker, der, lige som vi, ville nyde det smukke militære skuespil, (skriver pastor Nyholm), og han skriver videre: »Til middag vare Spidserne af Kontingentet til Taffel hos Kongen, de øvrige samledes til et muntert Gilde i vor for halvanden Dag trukne Lejr paa Bredden af Schelde. Vore brave Soldater oplivedes ved Ekstraforplejning og Punsch.

Om det skulle være en Demonstration mod Englængerne eller virkelig var et udtryk for den, som det paastaaes, hos Franskmandene slumrende Sympathi for Danmark, ved jeg ikke, men fra Tilskuerne lød der, da vore Tropper drog forbi, et kraftigt: »vivent les Danois!« medens Englænderne fik passere i Tavshed. Kongen af Prøjsen hilstes af Publikum høflig med blottede Hoveder, men uden at der lød noget Hurraraab«.

Som før omtalt befandt Hans Christensen fra Mogenstrup sig ved årsskiftet 1817-1818 ikke længere i Bouchain, men var ved livkompagniet i landsbyen Fressain, men i marts 1818 var livkompagniets kantonnement imidlertid forlagt til landsbyen Marchiennes.

De talrige marcher, øvelser og vagtskifter tog naturligvis stærkt på uniformen og udrustningsgenstandene, og i en liste, dateret Fressain 31/12 1817 (Auxiliær-Corpsset i Frankrig. Pakke nr. 65), findes der da også en fortegnelse over, hvilke overmunderingsstykker bl.a. Hans Christensen Mogenstrup havde fået udleveret denne dag. Disse var: en kjole for musketerer, en grå hue, en kaputkjole (feltkappe, regnkappe, kappe til brug for skildvagter), en halsbind, tre skorter, to par strømper, tre par sko, to såler og flikker, en tornyster, en brødpose og et par vagtvanter, og sammen med hvad, han iøvrigt havde, måtte han klare sig med dette, indtil den næste uddeling fandt sted i Haderslev 31/12 1818.

Ved midsommertid 1818 fik pastor Nyholm omsider lejlighed til at realisere sit i lang tid nærrede ønske om at foretage en rejse udenfor Frankrigs grænser. Turen gik til Schweiz, Norditalien og Sydtyskland, og i slutningen af september nåede Nyholm tilbage igen, men det kneb lidt i begyndelsen med at komme tilbage i de gamle folder som feltpræst ved Auxiliærkorpset, men til gengæld ville »sikkert forlydende« allerede på det tidspunkt vide, at korpset i begyndelsen af november kunne forberede sig til hjemmarchen. »Der er således al Udsigt for os til at kunne holde Jul i Fædrelandet, hvad vi alle, uden Undtagelse tør sige, nære en heftig Længsel efter«, skriver han i sin dagbog en af de sidste dage i September.

Før slutningen af september 1818 var prins Vilhelms kompagnier atter blevet rokeret en del, men 6. og 7. musketerkompagni samt livkompagniet lå nu i Marchiennes, hvilket kantonnement blev Hans Christensens sidste under sit 34 måneder lange ophold i Frankrig. (Lønningsregnskabet 27/9 1818). Rygtet om Auxiliærkorpsets snarlige hjemmarch havde bredt sig blandt soldaterne som ild i halm. Allerede den 4/9 kunne man fra Brüssel meddele »Viborg Samler«, at »I Begyndelsen af dette Aars November mener man sikkert, at de fremmede Tropper forlader Frankrig« og denne meddelelse viste sig snart at være mere end et rygte, men endnu havde soldaterne i korpset et par manøvre at skulle igennem. På det tidspunkt lå der 30.000 preussere,

30.000 englændere, 5000 sachsere og 5000 danske nord for Paris, medens spanske og østrigske tropper opholdt sig syd for byen.

Inden alle disse soldater forlod landet, skulle der naturligvis holdes afsluttende mønstringer, - men allerede dagen efter mønstringen brød prins Vilhelms jyske bataillon op fra lejren på Denains historiske sletter, og dens livkompagni drog tilbage til Marchiennes. Kompagniet havde da ved dagryd den 23. oktober for sidste gang set Bouchain med alle minderne fra januar 1816 til slutningen af 1817, idet det ikke mere kom til dette sted.

Som nogen af de sidste brød prins Vilhelms jyske bataillon op fra dens kantonnementer i Frankrig den 14/11 og marcherede denne dag til Vallenciennes, hvorefter den den følgende dag drog over grænsen til Belgien, efter at tre år og to måneder var gået, siden den drog ind i Frankrig hin januar dag den 21/1 1816. Hjemmarchen, der som udmarchen, blev en vintermarch, var begyndt, og fra denne dag blev der udbetalt brændevinspenge til alle soldaterne (4 sols (ca. 16 øre) til hver mand daglig).

En time efter de danskes afmarch kørte Prins Frederik af Hessen igennem Bouchain, »fordi han med Forsæt ville være den sidste for straks at kunne bilægge, hvad misligt Indvaanerne kunne have at besvære sig over de Afmarcherede, men de Danskes Afmarch skete uden nogen Uorden, ligesom deres Opførsel forhen havde været saadan, at ingen klagede. Da Prinsen vilde køre fra Lewarde Slot, kom alle Sognets Jordejere med Mairen i spidsen for at takke ham for de mange Velgerninger, man under hans derværende Ophold havde modtaget, der vilde bevare hans Minde i Velsignelse for Egnens Beboere«.

Prins Friederich havde indrettet sin hjemrejse på en sådan måde, at han snart var hos den ene og snart den anden af korpsets afdelinger. Da prins Vilhelms jyske bataillon endnu var i Holland, var prins Friederich allerede den 28/11 ved Bremen, hvorfra han den 3/12 rejste videre mod Elben. Samme dag (3/12) lå den jyske bataillons livkompagni i kantonnement i Almelo i Holland, hvor kompagnichefen, kaptein de Chabert atter udbetalte brændevinspenge til mandskabet.

Prins Vilhelms jyske bataillon blev sammen med den fyenske bataillon overført fra Harburg til Altona i dagene 17-19/12. Da regnskabet viser, at Hans Christensen fra Mogenstrup fik udbetalt bespisningspenge (i slesvig-holstensk courant) fra fredag den 18/12 (Auxiliær-Corpsset i Frankrig. Pakke nr. 66), er den jyske bataillons livkompagni, hvortil Hans Christensen hørte, uden tvivl blevet sejlet over Elben denne dag. Angående selve overfarten meddeler en korrespondance, dateret Altona 20/12, følgende: »Det Fyenske og 2. Jydske Infanterie-Regiments Bataillon blev Torsdag, Fredag og Lørdag overført fra Harburg hertil, dog ikke uden Besvær og med Fare, men dog skete ingen Ulykke«.

Prins Vilhelms bataillon forlod Altona mandag den 21/12 og kom juleaftensdag til Itzehoe, hvor den blev til 2. juledag. Det var således den fjerde jul i træk, Hans Christensen måtte holde langt borte fra de hjemlige egne. Julen 1815 havde han tilbragt i Zwolle i Holland, julen 1816 i Bouchain, julen 1817 i Fressain og nu julen 1818 i Itzehoe, men den 26/12 gik marchen fra denne gamle garnison længere mod nord. Nytårsaftensdag 1818 var bataillonens nået til Haderslev, og netop denne dag fik mandskabet suppleret såvel dets over- som undermundering. Ifølge en endnu bevaret liste over de udleverede ting, bekom Hans Christensen Mogenstrup denne dag følgende effekter: En ny chacot med komplet besætning, en ponpon, en rømmeål (en spids nål af tyk messingråd til rensning af geværet), et par grå trusser (små, korte benklæder), et par lærreds-bukser, to skjorter, et par støvletter, tre par sko, tre par såler, to par flikker og en brødposerem.

Efter nytårsdag 1819 at have holdt rast i Haderslev gik bataillonens de følgende dage til Vejle, hvor den opholdt sig helligtrekongersaften den 5/1. Torsdag den 7/1 drog prins Vilhelm med sin jyske bataillon gennem Aarhus for at kantonner i de nord for byen liggende landsbyer. Prins Vilhelms eget kvarter var denne nat hos pastor Møller i Hasle præstegaard. På marchen længere mod nord nåede den jyske bataillon lørdag den 9/1 til egnen syd for Randers, hvor prinsen natten til søndag logerede hos proprietær S. Søndergaard på Brusgaard (Ølst sogn) for søndag formiddag kl. 11 i spidsen for sin bataillon at drage gennem Randers by.

En meddeler i Randers til »Viborg Samler« skriver: »Det var et rørende Syn at see, hvorledes Oldinger og Fædre og Mødre, Venner og Veninder, huldrig omfavnede disse deres ædle Børn og Venner, som i saa lang Tid havde været dem fraværende, og ved deres gode Opførsel har gjort Fædrelandet saa megen Ære. Mandskabet var rask og vel tilmode«. (Viborg Samler, 13/1 1819). Som i Aarhus drog prins Vilhelms bataillon også uden natteophold gennem Randers for natten til mandag den 11/1 at blive indkvarteret i egnen syd for Hobro, hvor prinsen tog kvarter hos pastor Oluf Meyer i Asfærg, der havde været feltpræst under det 2. Auxiliærkorps' march til Rhinen i 1814, hvorfor prinsen vel fandt det passende at bære netop ham med sit besøg.

Sit sidste nattekvarter havde prins Vilhelms bataillon under sin hjemmarch i og omkring Rold mellem Hobro og Aalborg. Det var onsdag den 13. januar 1819, at prinsens bataillon af det jyske Infanterie-Regiment i Aalborg syd fra nærmede sig byen. Bataillonens seks kompagnier fik allerede i Svenstrup, 1¼ mil syd for Aalborg, den første velkomsthilsen af de aalborgske jægere, som under kaptajn Wigelsens kommando var redet dem i møde, og ved bygrænsen blev kompagnierne modtaget af 2. Jyske Infanterie-Regiments 2. bataillon med dennes kommandør, major Rode i spidsen. Denne hjemmevæ-

rende 2. bataillon forenede sig derpå med den hjemvendende 1. bataillon, og således formeret rykkede hele regimentet med prins Vilhelm i spidsen ind i Aalborg lidt over kl. to om eftermiddagen. Selv efter den lange march fra Frankrig havde 1. bataillons soldater en imponerende holdning under indmarchen gennem gaderne, hvor store skarer af mennesker modtog de landsmænd, der »ved deres gode Opførsel havde udbredt Fædrelandets Hæder i Udlandet«, og på Gammeltorv ved Budolphi kirke paraderede og saluterede byens borgervæbning, medens hans excelence, stiftamtmand Moltke og byens øvrigheds personer bød prins Vilhelm og »Højsammes vakre Krigere« velkommen. Ved hovedvagten på Nytorv skiltes regimentets afdelinger og drog til deres kvarterer, medens prins Vilhelm tog ophold i fru Bøggilds hus på Vestergade. »Næste dag (14/1) havde Borgerne i Staden foranstaltet et Diner paa Compagnihuset med paafølgende Bal, og dertil indbudet hele Regimentets Officerkorps til Velkomst. Også Hans Durchlaughtighed (prins Vilhelm) havde den Bevogenhed at bære samme sin høie Nærværelse og modtog af Stadens Indvaanere den Hyl- ding, der tilkommer saavel hans høie Stand og Forbindelser, som hans egen personlige Fortrin. Passende Transparat-decorationer vare anbragte og Sange forfattede til Dagens Tarv, som tolkede alle Hjerters Følelse. I gaar aftes (15/1) behagede Hans Durchlaughtighed efter Indbydelse at bære det dramatiske Selskabs Forestilling med sin Nærværelse, ved hvilken Lejlighed Selskabet hilsende Højsamme med Sang og Jubel, ligesom og efter Stykket en Epilog til hans Durchlaughtigheds fremsagdes af en af de første Damer i Aalborg, hvorefter unge Piger bekrandsede en på Theatret anbragt Støtte, hvor man læste Hans Durchlaughtigheds og høie Gemalindes Navne i Gjennemskin. Det er Alles Ønsker, at Aalborg maatte finde Hans Durchlaughtigheds Bevogenhed i den Grad, at vi længe kunne haabe at besidde Højsamme her, eller, kaldet af Pligt andensteds hen, at Aalborg dog stedse maa findes værdig til at indbefattes i kjær Erindring«.

Soldaterne havde sagt farvel til Frankrig den 15/11 1818, da bataillonens marcherede over den fransk-belgiske grænse nord for Valenciennes, korpsets chef prins Friederich af Hessen var ilet soldaterne forbi et eller andet sted i Nederlandene i slutningen af samme måned, og i Aalborg så man rimeligvis for sidste gang prins Vilhelm af Hessen, som fra 26/7 1815 havde levet sammen med dem. En sang, der var skrevet på melodien: »God save great Georg the King«, og som allerede blev trykt i »Viborg Samler« 30/12 1818 »for de fra Frankrig hjemmarcherende Tropper«, udtrykte uden tvivl mandskabets oprigtige følelser for denne deres elskede chef, når den i et af sine vers lød: »Leve vor Prinds saa mild! Højt flammer Hjertets Ild, stedse for Dig. Tak for hvert ord, Du bød, Tak for hver Lindring sød, Tak for hvert trøstens Brød, Vi fik af Dig!«.

Lørdag den 16/1 1819 var afleveringsdag for uniformer og udrustningsgenstande, og timen var nu kommet for afskeden med de kammerater, der havde udtjent og nu hver kunne drage til sit. Blandt disse må også have været Hans Christensen fra Mogenstrup i Salling, da Lægdrullen for Grinderslev sogn 1819 meddeler, at han da opholdt sig på Eskjær, som på den tid fra 1797 ejedes af etatsråd de Leth.

HANS CHRISTENSEN HJEMME I SALLING IGEN

Mange dage var gået, siden Hans Christensen sidst havde set Sallings kyster, og over 2000 mil havde han marcheret ad Europas landeveje i mellemtiden. Nogle af historiens navnkundige mænd havde han set i en tid, da et nyt europakort blev udformet. Men hjemme i Danmark, hvor han nu atter var, trængtes folk daglig fra gård og hjem efter det store økonomiske omslag i 1818. Det var alt andet end let at vende tilbage til Danmarks landbrug i 1819, og mange år gik, inden tiderne bedredes for den danske landbostand. Trods den lange soldatertids mange ulemper for hin tids unge bondesønner, blev den dog for de fleste deres livs største oplevelse, og det ikke mindst for auxiliærtropperne, der havde faret langt fra den hjemlige stavn. En tid, som de i tale, og enkelte også i skrift, stadigvæk vendte tilbage til, da de blev ældre, og andre og ofte større besværligheder meldte sig, end de som soldaterlivet havde budt dem. Ofte er vel tankerne da gået tilbage til de mange oplevelser, som de, trods alle dermed forbundne besværligheder, havde haft, da de som soldater uden særlige bekymringer for mad og klæder tjente kong Frederik VI i det fjerne Frankrig.

Hans Christensen var nu atter hjemme i Salling, og skulle til at indpasse sig det civile liv, men det var mørke tider for bønderne, de mange krigsår i Europa havde overalt formindsket produktionen og forøget forbruget, som naturligvis førte til prisstigninger, men da de af krigen bundne kræfter, vendte tilbage til deres fredelige dont, blev resultatet en forøget frembringelse af landbrugsprodukter, og som følge deraf blev priserne på alle kornsorter mindre. Det danske korn, der ude i Europa var berygtet for sin slethed, fyldt som det var med ukrudtsfrø, meldrøjer, avner, fejeskarn og mug, og som i udlandet blev noteret som »skiden Sæd«, havde nok under krigen kunnet finde afsætning, men da der blev fredelige tilstande, og der blev bedre kornavl i de forskellige lande, blev det danske korn så godt som usælgeligt i det fremmede. Kapiteltaksten for rug, byg og havre faldt fra 1818 til 1819 henholdsvis med 52,84% og 58,88%, og kornpriserne bund nåedes i årene 1822 - 23 - 24, da noteringen gik ned til $\frac{1}{3}$ og til $\frac{1}{4}$ af priserne i 1818.

Først i 1829 og 1830 begyndte priserne på kornsorterne igen langsomt at stige på handelsmarkedet; det er da klart, at bønderne blev meget fattige, og

allerede fra 1818 begyndte det at gå istå med skatternes indbetaling. Offentlige tvangsauktioner hørte til dagens orden, og da der så i 1821 blev stor misvækst med tørke, nattefrost og kolde vinde, blev både vinter- og vårsæd i høj grad beskadiget, selv mange gamle velhavende bondeslægter måtte da gå fra både hus og hjem og friste en ny tilværelse som daglejer eller tigger. Landet opfyldtes af omstrefende mænd, kvinder og børn, der søgte at opretholde livet som betlere, enkeltvis og i store flokke vandrede de fra sted til sted.

En lørdag aften i 1821 kom således en flok på ca. 20 arbejdsløse og hjemløse mennesker af begge køn til Vellev kirkegård i Houlbjerg herred, hvor de natten igennem tumlede sig på alskens facon, uden at nogen vovede at tiltale dem. (Ribe Avis).

Der blev på disse tider oprettet mange »Fattighuse«, hvor både gamle og børn fristede en meget kummerlig tilværelse. efter lov af 5/7 1803 skulle hvert sogn have sin fattigkommission, hvis opgave var at administrere den offentlige fattigpleje, men da denne pleje skulle betales af sognebeboerne, og dissens midler næppe kunne forslå til deres egne fornødenheder, blev fattigplejens omfang derefter. Mange steder blev de fattige og navnlig deres børn udliciteret til tjeneste hos bønderne, og her kunne kårene være både hårde og umenneskelige, ikke blot for de voksne, men især for mangt et fattigt barn. Sevel kirkebog har ved den godt 16-årige almissemlem Peder Kristian Niensens død i Kokborg 23/2 1824 den lakoniske bemærkning: »Han hængte sig selv«. »Aarsagen til hans gruelige Beslutning vides ikke. Han blev begravet 4/3 i Kirkegaarden uden Cereemonier«. Grunden til hans fortvivlede handling, selvom pastor Hørning ikke kendte den, har måske ikke været så vanskelig at tænke sig til. (Peder Chr. Nielsen blev født 13/9 1807 i Sønderby i Handbjerg. Moderen var født i Nautrup i 1781).

I sådanne fattighuse blev de nødstedte mennesker ofte stuvet sammen i hobetal, for at de dog kunne få tag over hovedet, og de skulle alle så vidt muligt arbejde for føden; var der ikke arbejde ude hos bønderne, måtte de karte, spinde, sno simer o.s.v.

Om sligt arbejde giver Jeppe Aakjær en levende skildring i kapitlet »Hos Sogneraadsformanden« i sin fortælling »Vredens Børn« II:

Drillerier i Fattighuset. De kollektive beboelsesforhold i fattighusene kunne naturligvis føre til mangehånde drillerier og udskejelser mellem fattiglemmerne indbyrdes. Af sådan kollektiv art var f.eks. forholdene i Haderup sogns fattighus i Neder Feldborg, der var bygget sammen med sognets skole samme sted, og hvis sidste rester først faldt sammen af ælde den 9/2 1926. Der gik en skillevæg på langs gennem hele fattighuset, og til begge sider af denne var lemmernes små rum med ildsteder ind mod denne væg, så ethvert lem havde fælles skorsten med genboen lige overfor på den anden side af skillevæggen. Denne væg nåede dog kun op i loftshøjde, så

man oppe fra kunne se ned til genboens ildsted. Der fortælles, at et af lemmerne, kaldet »Randers Ann'«, ville drille sin genbo »Soffy'«, når denne tillavede sin honning, som hun havde fra sin egen biavl. »Randers Ann'« stod da op på et treben, pil-lede sod fra skorstenen og lod den falde ned i »Sof-fy'«s honning. Af mere godliden karakter end »Randers Ann'« var et andet af fattighusets be-boere ved navn Maren Sørensen (»Ma' Fattighus«), der med uhyre flid spandt og bandt hele tiden, men som dog altid havde tid til at tørre skolebørnens tøj, når det i regnvejr var blevet vådt på den lange vej til sognets skole.

I slutningen af 1820'erne blev der opført tre huse på Sevel sogns fællesjord på Djeld mark, hvor nogle af sognets fattige fandt nødtørftig husly.

I lægdrullen for Grinderslev sogn 1819 angives Hans Christensens opholdssted som Eskiær, og han må således efter sin hjemkomst fra soldatertjene-sten have fået plads på denne gård, der af justitsråd Lange i 1797 var blevet solgt til etatsråd de Leth, som fra 1790 havde været vicelandsdommer ved Nørrejyllands landsting i Viborg.

I 1822 var Hans Christensen ikke længere på Es-kiær, da hans opholdssted dette år, ifølge lægdsrul-len, var hjemme i Mogenstrup, hvor han året efter som ungkarl tjente hos morbroderen, gårdmand Søren Jensen. Det var i de år landbrugskrisen satte ind med fuld kraft over hele landet, og det må have været lidet lysteligt på den tid at tænke sig en frem-tid som bonde. Pengekrisen ramte folk af alle stæn-der, og de hjemvendende soldaters udsigt til at eta-blere sig som jordbrugere var, når særlige omstæn-digheder ikke gjorde sig gældende, alt andet end lys. Mange af dem nåede da heller ikke nogen sinde frem til nogen form for velstand, men kom til at ende deres tilværelse i kummerlige kår. Således døde Hans Christensens kompagnikammerat i Frankrig, Jens Andersen fra Røjnbæk, som almisse-lem i Sinding Hedehuse 17/2 1855, medens Sven-ning Hansen fra Trandum, der i Frankrig havde til-hørt prins Vilhelms grenadérkompagni, endte sine dage som indsidder, der fik sit ophold af fattigvæse-net, i Maarbjerghus i Aal (Sahl sogn) den 9/3 1861. Gennem datteren Elise Johanne Svenningsdatter blev han morfar til den i forbindelse med den religi-øse vækkelse i Sevel sogn omkring 1890 kendte smed Anders Lisbjerg på Hedegaards mark, (død i Gjellerup 1931).



Hjulploven skulle have et forspand på 4-6 heste, da jorden var fuld af græsgrødder. 6 heste, 3 køresvende, en plovkarl og en dreng til at gå bag ploven for at passe på, at furen ikke skulle vælte tilbage i sit gamle leje (fra 1820).

Først omkring år 1828 begyndte tiderne at bedres igen, da blev de gamle hjulplove erstattet med svingplove, og efterhånden toges også rensmaski-nerne i brug i stedet for anvendelsen af det gamle sold.

Den lange soldatertid med opholdet i Frankrig har nok formet sig nogenlunde ens for hans Christensen og hans kammerat Joseph Mikkelsen fra Lille Thorum, mens hans ældre bror, Peder Mikkelsen, havde været kurasser ved »Det slesvigske Rytteri«. »De Haassens Hæjstfolk« (Blicher). Og efter sin hjem-komst i 1819 opholdt Joseph Mikkelsen sig i føde-gården i Lille Thorum, han var da 26 år gammel og tænkte vel på snart at ville stifte hjem.

Ude i »Vile Vestergaard« levede på samme tid den 53-årige gårdmand Villads Christensen og hans 26-årige hustru, Johanne Andersdatter, der var født i 1793 i Neder Saustrup (Oddense sogn), hun var dat-ter af selvejergårdmand Anders Christensen og hu-stru, Else Marie Ellermann i Neder Saustrup.

Villads Christensen og Johanne Andersdatter's æg-teskab varede kun knap 7 år, da Villads Christensen blev dræbt den 13. juli 1820. Johanne Andersdatter sad da alene tilbage med tre små børn i »Vile Vester-gaard«. Men allerede den 5. november samme år blev hun gift i Vile kirke med den jævnaldrende Jo-seph Mikkelsen, der nævnes som »bondekarl fra Lille Thorum«.

Medens Joseph Mikkelsen således fra 1820 sad som velbjerget gårdmand i »Vile Vestergaard«, der havde hark. 6-6-2-1, gik hans soldaterkammerat, Hans Christensen, som tjenestekarl hos sin morbror i Grinderslev sogn. Han er senere blevet karanterise-



Pløjning fra 1970.

ret som en noget »brøsig gå-på-mand« med mod på livet, men alligevel fik den lidt tungsindige pige, Anna Andersdatter fra Neder Saustrup, der tjente hos den afdøde pastor Spliids enke i Grønning, (og som var fire år yngre end Hans) alligevel lyst til ham. Anna var jo søster til Johanne i Vile Vestergaard, og det er sikkert der, de er kommet i forbindelse med hinanden, og Hans Christensen blev, som før omtalt, viet i Grønning kirke den 24/8 1823 til pigen Anna Andersdatter; efter vielsen drog de over til hendes hjem i Neder Saustrup, Oddense sogn, og ved sønnen Anders Hansens fødsel samme sted 24/1 1824, nævnes Hans Christensen som tjenestekarl hos svogeren Jens Nielsen Thorndahl i Neder Saustrup, hvor også Inger og Anna Andersdatters forældre og ugifte søster Anna Margrethe Andersdatter (f. i Neder Saustrup 1790) havde til huse. Hans Christensen og Anna Andersdatters ophold i Neder Saustrup blev dog ikke af lang varighed, idet Hans Christensen efter kort tids forløb, købte gård i Rybjerg by, og her blev sønnen Chresten Hansen og datteren Else Hansdatter født henholdsvis den 26/8 1826 og den 17/12 1828.

Måske var det tidernes ugust, der fik Hans Christensen til at afhænde gården i Rybjerg, kort tid efter Else Hansdatters fødsel, og da han derpå købte »Søndergaard« i Djeld, Sevel sogn, nævnes han og Anna Andersdatter som »Indsiddere« i Roslev. (Sevel kirkebogs tilgangsliste 1830), Hans Christensen var da 36 år gammel, og hans hustru, Anna Andersdatter var 32 år.

Ved købet af Søndergaard i Djeld, blev der skrevet følgende skøde:

Underskrevne Christian Peder Aabye, tilstår hermed og vitterliggør uden foregående købecontract, a t

have solgt til Hans Christensen af Rybjerg sogn i Salling, min hidtil ejende og påboende gård i Djeld by i Sevel sogn, som jeg ejer efter skøde af 11. december 1828, der står for hartkorn 3-5-1-2½, med tilliggende ejendomme og påstående bygninger, samt gårdens anpart af Sevel sogns Konge, Kirke, Korn og Qvægtiende, for den mundtlig aftalte købesumma 724 rdl. rede sølv, skriver syv hundrede fire og tyve Rigsdaler rede sølv, på følgende vilkår:

1. Jeg forbeholder mig den lejlighed, jeg har i gården, til beboelse for mig og min familie, til næstkommende 2. maj, samt plads til mit løsøre og foder og græs til mine kreaturer, uden derfor at give køberen nogensomhelst betaling eller vederlag. Til 2. maj er jeg pligtig til at fraflytte og ryddeligggøre gården for alt, hvad mig tilhører.

2. Fra 1. dennes udreder køberen alle af gården og tienderne svarende kongelige og andre skatter og afgifter, af hvad navn nævnes kan, men til den tid betaler sælgeren disse.

3. Med gården, som af køberen allerede er tiltrådt, følger alle imure og nagelfaste ting, kedel og kakkelovn undtagen.

4. Det stemplede papir til nærværende skøde betales af sælgeren, hvorimod køberen betaler for skødet udstedelse og tinglæsning, samt ½ proct. afgift.

Da køberen har betalt mig benævnte købesum 724 rdl. rede sølv, så er det jeg herved for mig og arvinger sælger, skøder og aldeles afhænder til køberen og hans arvinger ommeldte gård, tiender, bygninger med alle imure og nagelfaste ting, således som han samme har taget i besiddelse og som jeg det ejet og havt haver, og skal således alt anførte efterdags tilhøre køberen som et lovligt køb, det jeg er pligtig på lovlig måde at hjemle, hvoraf følger at køberen er indtrådt i alle de Herligheder og Rettigheder, Pligter og Byrder, som bemeldte gård, ejendomme og tiender er tilliggende. Dette mit udstedte skøde, som uden varsel til mig, må tinglæses og protocolleres, bekræftes med underskrift i vidners nærværelse. Djeld i Sevel sogn, skrevet i Holstebro den 30. april 1830 Chr. Peder Aabye

Til vitterlighed, *Christen Skjøt, T. W. Yde.*

Hans Christensen, givet til Sevel sogns fattige 16 skilling sølv.

Sevel præstegaard den 29. april 1830.

Hørning

»Søndergaard« i Djeld var allerede i 1806 blevet købt fri af godserne Rydhave, Stubbergård og Strandet, af ungarl Hans Christensen, fra Gasseholm i Vejrum, »Søndergaard« var hans tilkommende kone Karen Kirstine Sørensdatter og hendes moders ifæstede gård af hartkorn 4-0-1-1. Moderen var enke efter afdøde Søren Nørgaard i »Søndergaard«, Djeld by, Sevel sogn. (Han var død i 1805) og købesummen var dengang 1325 rdl.

I Hans Christensen og Anna Andersdatters ægteskab var der 6 børn:

1. *Anders Hansen*, født 26. januar 1824 i Neder Saustrup, hjemmedøbt samme dag. (Se under ane nr. 2, side 13).

2. *Christen Hansen*, født den 26. august 1825 i Rybjerg, hjemmedøbt samme dag. Se under IV afsnit, side 164).

3. *Else Hansdatter*, født den 17. december 1828 i Rybjerg og døbt 21. december samme år i Rybjerg kirke, båret af pigen Grethe Andersdatter fra Neder Saustrup, Oddense sogn. Fadderne var Henrik Andersen og husmand Christen Nielsen af Rybjerg, karlen Mikkel Nielsen af Mogenstrup by, Grinderslev »Closter sogn« og pigen Marie Nielsdatter, tjene hos Henrik Andersen.

Else Hansdatter blev gift den 5. november 1858 i Ikast kirke med Christen Nielsen, der var ungarl og gårdejer i »Lille Linneberg«, født den 3. juli 1830, søn af gårdejer Niels Chr. Christensen og hustru, Johanne Poulsdatter i »Store Linneberg« i Ikast.

Forlover var Niels Chr. Nielsen, aftægtsmand i Lille Linneberg og gårdmand Christen Høegel Christensen, St. Linneberg.

Else Hansdatter døde den 20. maj 1888, hos broderen Niels Hansen i Djeld, og blev begravet på Sevel kirkegård, (59 år gl.). I Sevel kirkebog står der: »Else Hansdatter, Fattiglem Christen Nielsen Linnebergs hustru i Ikast Fattiggård, Faderen var gård-ejer Hans Christensen i Djeld, hun var født i Rybjerg i Salling. Dødsårsag var hængning.« Christen Nielsen Linneberg døde den 28. juni 1895 og blev begravet på Ikast kirkegård, knap 65 år gl.

Og i Ikast kirkebog står der: »Fattiglem på Fattiggården i Ikast, Christen Nielsen Linneberg, søn af gårdmand Niels Chr. Christensen og hustru Johanne Poulsdatter i Store Linneberg, født samme steds, han var enkemand efter Else Hansdatter, som døde i Djeld, Sevel sogn i maj 1888. Dødsårsag var Tæring«.

I deres ægteskab var der seks børn:

a. *Ane Johanne Nielsen*, født 27. september 1859 i Ikast, hun blev gift med tømrer Ole Skov Sørensen i Tråbjerg, Borbjerg sogn.

b. *Hans Christen Nielsen*, født 27. april 1861 i Ikast, han blev gift 2. august 1894 i Borbjerg kirke med enken Kirstine Jensen, født 14. november 1854 i Ryde (datter af Jens Poulsen og hustru, Ane Nielsdatter) de havde sønnen Niels Chr. Nygaard Nielsen Linneberg, født 27. april 1895 i Borbjerg (Kirstine Jensens 1. mand var: Niels Chr. Nygaard Nielsen i Kjelds-mark, der døde 1. januar 1894). Kirstine Jensen døde den 21. april 1905 i Salshøj, Djeld, Sevel sogn og Hans Linnebjerg blev derefter gift 5. april 1906 med sin husholderske, Madsine Sørensen, der var født i Salshøj, Djeld, Sevel sogn. Hans Linnebjerg døde 1913, (51 år gammel) og Niels Linnebjerg døde i Vinderup i februar 1982 (87 år gammel).

c. *Poul Nielsen*, født 10. oktober 1862 i Ikast, hjemmedøbt, han døde 16. oktober samme år.

d. *Poul Nielsen*, født 24. september 1863 i Ikast. Han rejste som ung til Amerika, hvor han døde ugift.

e. *Peder Chr. Nielsen*, født 14. september 1865 i Ikast.

f. *Anthon Nielsen*, født 23. marts 1867 i Ikast.

4. *Sidsel Marie Hansdatter*, født i Djeld 29. august 1830 og døbt i Sevel kirke 28. november d. år, båret af dets moster, Grethe Andersdatter. Fadderne var: Kristen Søndergaard og hustru, Jens Dueholm og Gregers Andersen.

Hun blev gift 12. december 1862 med enkemand Anders Christensen (Ove) født 1811 i Egebjerg, Ejsing sogn. Han boede i Jattruphus, Sevel sogn. Anders Christensen døde 7. februar 1865 og blev begravet på Sevel kirkegård. Sidsel Marie Hansdatter giftede sig igen, dene gang med ungkarl Niels Jensen i Jattrup. Forlover var: Gårdmand Johan-

nes Jensen, Jattrup og daglejer Niels Hansen, Djeld.

Da både første og andet ægteskab var barnløst, blev hendes brodersøn, Hans Christensen fra Djeld, hjemmets ejer år 1900. (Se nr. II i 4. afsnit side 185). Sidsel Marie Hansdatters anden mand, Niels Jensen, døde i 1897 og Sidsel Marie døde 16. marts 1911, som aftægtskone i Jattruphus og blev begravet på Sevel kirkegård.

5. *Niels Hansen* født 15. april 1834 i »Søndergaard« i Djeld, døbt 11. maj d. år i Sevel kirke, båret af Anders Sønderbyes hustru, Faddere var: Anders Sønderby, Jeppe Bæk og hustru samt Kresten Søndergaard alle af Djeld, Sevel sogn. Han blev konfirmeret 16. april 1848 i Sevel kirke med karakter mg for både kundskab og opførsel.

Han døde den 30. maj 1905 i Djeld, begravet på Sevel kirkegård.

Og han blev gift den 6. december 1864 i Sevel kirke med pigen Sidsel Kirstine Andersen, født 15. maj 1830 i Borbjerg, datter af gårdmand Anders Christensen og hustru, Ane Graversdatter i Øster Bisgaard, Borbjerg sogn. Forlover var: Carl W. Nielsen Henningsen i Ravnsholt, Sevel sogn, og boelsmand Anders Christensen, Jattrup, Sevel sogn.

Efter Niels Hansens skudsmålsbog fra 1848, har han fået pæne karakterer både for flid og opførsel i hans skoletid, og da han den 1. november 1853 får plads hos Fabricius i Sahl, bemærkes, at han har opholdt sig hjemme og opført sig vel.

Men den 21. oktober 1854 står der: Ovennævnte Niels Hansen, som har tjent mig fra i november 1853 til dato, er i dag bortvist af sin tjeneste hos mig, ifølge Politimesteren, for lovstridig forhold.

Den 8. november samme år meddeles der: Da Niels Hansen i dag på en skikkelig måde er kommet til mig og vedstået, at han har fortrudt sin opførsel imod mig, har jeg foruden at have eftergivet ham mulcten han var idømt, også ganske tilgivet ham hans forseelse og haver intet mere imod ham.

Fabricius

I Niels Hansen og Kirstine Andersens ægteskab var der to børn:

a. *Ane Marie Hansen* født 22. marts 1865, hjemmedøbt og fremstillet i Sevel kirke 4. juni d. år.

Hun døde 20. juni sm. år og blev begravet på Sevel kirkegård.

b. *Ane Hansen* født 13. juli 1866 i Djeld og døbt 15. juli i Sevel kirke. Hun døde den 9. juli 1891 i Jattrup og blev begravet på Sevel kirkegård, kun 25 år gammel.

Hun havde født en lille dreng 20. juni 1891, som blev døbt 24. juni i Sevel kirke og fik navnet Anders Jacobsen (Ifølge skriftlig tilståelse var barnefaderen enkemand Anders Jacobsen i Bersholm). Den lille dreng, som nu havde mistet sin moder, kom siden i pleje hos gårdmand Jens Peder Nygaard i Herup. - Siden fik han plads hos Peder Christensen i

Djeld, hvor han skulle deltage i alt forefaldende arbejde. Efter sin konfirmation kom Anders Jacobsen i smedelære, og efter endt læretid fik han arbejde på Jernstøberiet i Nykøbing på Mors, hvor han siden blev medejer.

Hvis man læser efterfølgende Retssag mod Niels Hansen, får man indtryk af, at han led af en svær sygdom, der i perioder kom med tungsind og depression.

RETSSAGEN:

År 1869 den 20. febr. formiddag kl. 9 blev Hjerm-Ginding Herreders ret sat i Sevel kro, og administreret af amtets beskikkede Sætterdommer, cand. jur. med de tilholdte retsordrer. Gårdejer Stefen Vestergaard og Niels Jensen Gade, samt comparenten, hvor da foretoges, *Sag til oplysning om Niels Hansens forhold mod Stævningsmændene*, ved forkyndelsen af en ham overgået overrettsdom.

Sætterdommeren fremlagde den ham af amtet meddelte beskikkelse, der lyder således - endvidere fremlagdes en skrivelse af 2. jan. d. år fra sognefogeden Mads Pedersen, Djeld til Herredskontoret i Holstebro sålydende:

Fremstod sognefogden Mads Pedersen, Djeld, der blev foreholdt den i hans skrivelse, afgivne forklaring om, hvad der passerede ved dommens forkyndelse d. 2. jan. d. år. Han tilføjer, at det var vel et kvarters tid, han opholdt sig inde hos Niels Hansen, og det var ikke muligt at få nogen bestemt erklæring af ham, hvorimod han blev ved med at tale om den uret, han havde lidt, uden at det under hans heftige ordstrøm var comp. muligt at få ham til at udtale sig om, hvorvidt han var tilfreds med dommen.

Kniven, han havde i hånden var en lille lommekniv, som han vel ikke truede med at bruge, men dog holdt hen imod comp. Iøvrigt har comp. ikke haft noget med Niels Hansen at gøre i den senere tid, og har heller ikke hørt videre om ham. Han har gjort en del handeler, og de er efter comparentens syn meget betænksomt udførte. O. R. A.

Derefter fremstod *stævningsmand Niels Jeppesen*, der under sandheds løfte forklarer: Den 2. jan. d. år var comp. med sognefogden hos Niels Hansen for at forkynde den afsagte overrettsdom. Niels Hansen hørte rolig på dommen, men bemærkede, at han var forvirret i hovedet og ikke kunne fatte sig. Da dommen var oplæst, spurgte N.H. sognefogden om, hvorledes han skulle få de penge, han havde tilgode hos arrestforvareren, hvorpå sognefogden svarede, at han ville ikke høre hans vrøvl. N. Hansen blev rasende herover og befalede stævningsmændene at forføje sig ud af hans hus, og da de ikke straks gik, stødte han dem ud af døren og tilføjede comp. et slag i ansigtet og truede ad ham med kniven. Da de kom udenfor, bemærkede sognefogden, at han havde glemt sit lommestørklæde, og sagde til N. Hansen om at få den tilbage, men denne blev blot ved med at råbe, de skulle forføje dem ud af hans

hus. Efter hvad der er comp. bekendt, har sognefogden i går fået sit lommestørklæde tilbage igen. Comp. har iøvrigt intet haft med N. Hansen at gøre i den seneste tid, da det som comp. utrykker sig er et menneske, man bør sky, og han har ej heller hørt mere tale om ham end sædvanlig. O. R. A.

Derefter fremstod *boelsmand Peder Christensen Torp*, der under sandheds løfte forklarer: Den 23. december sm. år kom N. Hansen ind til comp. for at købe noget mælk, som han fik, men comp. sagde til ham, at han ikke fremtidigt ville sælge mælk til ham, da de kun havde lidt, og der var flere der trængte, som de hellere ville give det til.

Herover blev N. Hansen straks fornærmet og erklærede, at det var ulovligt at give det bort, hvorpå han uden videre anledning bemærkede, at han ikke regnede de skilderier comp. havde på væggen, men han ville hellere have de kongelige, og han ville helst have et skilderi af herredsfogden, som han kaldte »Væselen«. Da han blev ved med sådan tale, åbenbart for at drille comp., anmodede comp. ham om at gå sin vej, og da han ikke ville gå, gik comp. hen imod døren for at hente hjælp. N. Hansen greb nu comp. i brystet for at forhindre ham i at gå ud og satte ham op mod væggen, og sådan holdt han comp. -som denne antager i næsten en ½ time, hvorefter han endnu i en time blev og passede på comp., hvorefter han dog endelig forføjede sig bort. Tilstede foruden comp. var også N. Hansen, comp.s hustru Inger Kirstine og deres 14-årige datter Ane Katarine. Hustruen opfordrede ham gentagne gange om at slippe comp., men forgæves. - Dagen efter kom N. Hansen påny til comp. og lod til at han ville gøre det godt igen, som var sket igår, og spurgte om comp. havde taget nogen skade, hvorpå denne svarede, at han havde haft ondt for brystet, men da N.H. nu sagde, at det var comp.s kone, der var ophavsmænd til det hele, blev comp. vred, og de kom i skænderi sammen, Inger Kirstine bemærkede nu, at han kunne forrette sit ærinde, om han havde nogen, og så gå. Hertil svarede N. Hansen, at ville de ikke have ham, skulle han nok komme såmeget desto oftere. Comparenten lod da sin svoger, Chr. Hedegaard, hente, men han ville ikke gå, fordi denne sagde det til ham, men gik dog lige efter ham. O. R. A.

Derefter fremstod foranstående deponents hustru *Inger Kirstine Nielsen*, der blev gjort bekendt med sin mands forklaring, til hvilken hun ganske holder sig, idet hun tilføjer, at N. Hansen udtalte sig om, at han helst ville have et portræt af herredsfogden, bemærkede han tillige, at det skulle være, sådan som han så ud da han kradsede ham, samt at N.H. inden han gik den sidste dag, havde sagt, at han skulle spille med dem (comparenten og hans mænd), således som ingen tidligere havde spillet med dem.

O. R. A.

Derefter fremstod enken *Maren Christensdatter*, der er naboerske til N. Hansen, hvem hun forøvrigt ikke har set videre til i den senere tid, da hun ikke

ønsker at have med ham at gøre. At han for tiden har én af sine forvirrede perioder, er hun vis på, men nogen videre forklaring herom kan hun ikke give, da hun er gammel og svag, og ikke opfatter så godt. O. R. A.

Så fremstod indsidder *Jørgen Christensen*, der bor til leje i et N. Hansen tilhørende sted. Han har ikke noget udestående med N. Hansen og taler med ham hver dag. Han ville være i uvished om, hvad han skulle svare på spørgsmålet, om N. Hansen er sindsforvirret, thi han kan ikke skønne, at N.H. mangler noget på forstanden, han har rigtignok en ualmindelig lyst til trudsler, men det er også det eneste, hvori han skulle se nogen tegn på forvirring.

O. R. A.

Og derefter fremstod *Mads Jeppesen Smed*, der er nabo til N. Hansen, han har ikke haft lejlighed til at bemærke, at N.H.s tilstand i den senere tid har været anderledes end hidtil, men han kan ikke anse denne for at være som andre mennesker, så længe man er enig med ham, mærker man intet, men kommer den mindste modsigelse, bliver han stivsinnet og ikke til at have med at gøre. Forøvrigt kan han ikke meddele noget, der kan give særlig oplysning om Niels Hansen. O. R. A.

Så fremstod Niels Hansens broder, Anders Hansen, der blev gjort bekendt med, at det var påtænkt at indsætte N. Hansen i en sindssygeanstalt for på betryggende måde at få hans sindstilstand oplyst. På denne forespørgsel erklærede han, at han må anse det for særdeles uheldigt, om N. Hansen blev tvungen til at tage afsted og mener, at det ville forværre hans tilstand betydeligt. Derimod mener han, at det ikke vil vare længe, inden hans tungsindige periode indtræder, i hvilken man med lethed vil få ham til at rejse.

Sættedommeren, der i nogen tid har talt med Niels Hansen, forinden retten blev sat, måtte tilstå efter den tilstand, hvori han fandt N.H., at give ret i det af foranstående deponent ytrede, da Niels Hansen tydeligen var i høj grad lidende af sin sygelige tilstand, og det i en sådan grad, at dommeren, der ved sin virksomhed under den tidligere mod N.H. rejste sag, ikke havde haft lejlighed til at iagttage en sindstilstand, der kunne skønnes at udelukke tilregnelighed, nu fandt hans opførsel og tale således, at hans sindsforvirring næppe kunne betvivles, idet han var aldeles utilregnelig for ethvert resonnement og han under idelig påholdelse af bibelens ord, ankede over den uret, der var øvet imod ham, uden at det var muligt at lede hans tanker i anden retning. Under disse omstændigheder måtte Sættedommeren anse det for nødvendigt, at der var gået lempelig frem mod ham, og han anmoder derfor broderen Anders Hansen og den ligeledes tilstedeværende broder Christen Hansen, der udtalte sig overensstemmende med førstnævnte, om nøje at iagttage Niels Hansen og se om muligt i løbet af de første dage, at bevæge N.H. til godvillig at tage til sindssygeanstalten ved

Aarhus. Dommeren bemærkede endvidere, at han havde talt med Niels Hansens hustru, der havde lovet at gøre sin indflydelse så vidt mulig, gældende for at bringe ham godvillig til at lade sig indlægge på anstalten, ligesom også den som retsordre tilstedeværende gårdejer *Niels Jensen Gade*, hvis ord formentes at have megen vægt hos N. Hansen, lovede at tage sig af sagen.

Derefter fremstod *Niels Hansens hustru*, der formanedes til sandhed, hvorefter hun forklarer: Hun var tilstede da stævningsmanden d. 2. jan. d. år forkyndte dommen for N. Hansen og har ingen anledning til at betvivle rigtigheden af den Niels Jeppesen afgivne forklaring, men det er hende ikke muligt at give nogen selvstændigt beretning om, hvorledes det gik til, da hun straks blev så betaget af angst, da striden begyndte, at hun ikke opfattede, hvad der foregik, og hun talte den hele dag slet ikke med sin mand, eftersom hun mærkede, at hans tilstand var sådan, at ethvert ord kun ville gøre den værre og hans tilstand har siden den tid været usikker, men uden at nogen egentligt udbrud er bemærket før i går, da han fik tilsigelse til at møde for retten i dag. Siden jul har han af og til klaget over sit hoved, og hun mener også, at hans tungsindige periode er nær forestående, hvorfor hun på det instændigste indstiller, at der fares frem med lempe mod hendes mand, da hun er overbevist om, at en ulykke ellers let kunne hænde. O. R. A.

Da Dommeren måtte anse det for aldeles unyttigt at afhøre Niels Hansen efter den samtale, han havde haft med ham, og i det hele måtte se det rettest at lade sagen hvile til udfaldet af undersøgelsen på sindssygeanstalten forelå, blev forhøret udsat, og retten hævet.

S. Krarup St. Westergaard Niels Jensen Gade

Den 7. april 1869 blev Hjerme-Ginding herreders Politiret sat på Anders Hansens gård i Djeld, Sevel sogn, og administreret af den af amtet i denne sag beskikkede Sættedommer, cand. juris. Krarup under overværelse af de tilkaldte retsvidner, proprietær, amtsrådsmedlem Fabricius og gårdejer Stephen Westergaard, hvor da foretoges forhør til oplysning om Niels Hansens forhold mod stævningsmanden ved forkyndelsen af en ham overgået overretsdom.

Sættedommeren fremlagde tre skrivelser fra overlægen ved sindssygeanstalten ved Aarhus af 23. februar, 8. marts og 3. april d. år, der lyder således: Dommeren bemærkede, at han på grund af, at N.H. tidligere havde kunnet modtages på sindssygeanstalten havde ladet sagen hvile, indtil for nogle dage siden, da han overensstemmende med det ved sidste forhør passerede havde tilskrevet gårdejer Stephen Westergaard for at erfare af denne, hvorvidt Niels Hansen nu var at formå til uden tvang at rejse til Aarhus. Da intet svar endnu var modtaget, og den sidste anførte skrivelse fra overlægen mod-

taget, hvorefter Niels Hansen skal være i Aarhus inden 10. ds., anså dommeren det for nødvendigt, at begive sig til Sevel for at påse, at afrejsen skete og i vægringstilfælde foranstalte den fornødne transport. Forinden videre foretoges, afsagde dommeren følgende *dekret*.

Da der, efter de foreliggende omstændigheder, er sandsynlighed for, at Niels Hansen er sindsvag, vil det for at konstatere dette være nødvendigt, at han indlægges til observation i en sindssygeanstalt.

Thi Attesteres:

Niels Hansen bør indlægges til observation i sindssygeanstalten ved Aarhus. - - Efter dommerens opfordring begav derefter Niels Hansens brødre sig til denne, der bor i et hus i nærheden, men de vendte tilbage og erklærede, at der ikke var tale om at få ham afsted. Dommeren begav sig derefter med retsvidnerne samt sognefogeden og en tilkaldt person, ungkarl Thomas Steffensen, over til Niels Hansens bolig, men denne havde forladt samme og havde begivet sig ud i heden, hvor han blev opsøgt og fandtes stående med ryggen mod et hus og en kort tyk kæp i hånden.

Dommeren opfordrede ham indtrængende til at følge sig, efter at have gjort ham bekendt med hensigten af hans komme, men N. Hansen ville ikke derpå indlade sig og trak sig tilbage efterhånden som dommeren gik nærmere ind på ham, idet han idelig beklagede sig over den ham overgåede behandling og udstødte forskellige beskyldninger mod by- og herredsfoged Schytte og Sættedommeren, da dommerens tiltale ikke frugtede og det ej heller var retsvidnerne mulig ved mundtlig tiltale at få ham til at falde til føje, besluttede dommeren at forlade stedet, da de tilstedeværende erklærede sig ude af stand til i hans nuværende ophidsede tilstand at føre ham bort med magt, ligesom en tilstedekommande person, Visti Larsen, ej heller, efter at være opfordret dertil, var villig til at assistere ved et forsøg herpå. Dommeren måtte nu erkende, at tvang efter omstændighederne ville være særdeles mislig og utvivlsomt medfølge en kamp, hvis resultat ikke med bestemthed kunne forudses, hvorfor forsøget opgaves, for at det kan blive taget under nærmere overvejelse, hvilke forholdsregler der ville være at tage. Efter at være vendt tilbage til Anders Hansens gård, fremstod sognefoged Mads Pedersen af Djeld, der erklærede, at der ikke i sognet vil kunne fås folk, der var villige til at assistere ved Niels Hansens anholdelse, da det er den almindelige mening, at man ved at anvende tvang mod ham udsatte sig for at lide personlig overlast og frygte hans hævn, ligesom man næppe vil kunne få ham med uden efter en formelig jagt.

Forhøret udsat. Retten hævet.

S. Krarup. J. O. Fabricius. St. Westergaard

År 1869 den 11. juni blev på Thinghuset i Holstebro en politiret sat, og holdt af den af amtet beskikkede

sættedommer Krarup, hvor der da blev foretaget sag til oplysning om Niels Hansens forhold mod stævningmændene, ved forkyndelsen af en ham overgået overrettsdom. Dommeren bemærkede, at han efter sagens sidste foretagelse havde gennem amtet stillet en forespørgsel til justitsministeriet om, hvilke forholdsregler der ville være at tage med hensyn til sagens videre behandling, og havde herpå erholdt af amtet meddelt en resolution fra ministeriet af 26. april d. år. Skrivelsen lyder således: I henhold hertil var foreløbig intet til sagens fremme foretaget under forventning af, at en forandring i tiltaltes sindstilstand skulle indtræde, hvorved indsættelsen i sindssygeanstalten kunne ske på lempelig måde.

En sådan forandring var imidlertid ikke indtrådt, og da dommeren derhos fra amtet modtog en skrivelse af 3. ds. sålydende: tilskrev dommeren Herredskontoret i Holstebro om, hvis passende lejlighed dertil måtte vise sig, ved politibetjent Clausen at forantalte tiltalte anholdt. Anholdelsen var derefter sket i går ved en auction, der holdtes i Sevel.

Derefter fremstod politibetjent Clausen, der under sandheds løfte forklarede - - Efter ordre indfandt comp. sig ved en auction, der blev holdt i går på Sevel kro for, hvis Niels Hansen måtte indfinde sig, da at anholde ham. Omtrent kl. 6 om aftenen kom N. Hansen tilstede, og comp. gik straks hen til ham og anmodede ham om at begive sig ind i et sideværelse, da han ville tale med ham. Dette vægrede N. Hansen sig imidlertid bestemt ved, og comp. besluttede sig derfor til at anholde ham. Efter aftale med den tilstedeværende politifuldmægtig Clausen, besluttede comp. på selve stedet at anholde Niels Hansen, og gjorde derfor denne bekendt med, at der fra amtet var udgået ordre til hans anholdelse, og opfordrede ham derfor til godvilligt at følge sig. Dette ville han ikke, og da han mærkede at comp. beredte sig på at tage fat på ham og med fru Hansens hjælp kastet ham om på gulvet og belagt med håndjern, efter at et par mand var sendt til hjælp. Under anholdelsen teede han sig ganske særdeles voldsomt, og tilføjede comp. flere sår, hvoraf hans ansigt i dag bærer tydelige spor.

Fru Hansen opfordrede derefter N. Hansen til at begive sig ud til vognen, for derfra at transporteres til Holstebro, han fandtes i begyndelsen villig til at følge med, men da han var kommet ud til gadedøren, foer han pludselig afsted, medens det dog lykkedes comp, at få fat i hans frakke og således holdt ham tilbage, og efter nogen modstand lykkedes det virkelig at få ham op i vognen, hvor det imidlertid var nødvendigt at binde hans arme, da han blev ved med at slå om sig på den voldsomste måde, og så blev han straks transporteret til Holstebro, hvor han foreløbig blev indsat i arresten.

Straks derefter fremstod brandfoged Erik Jensen af Nørstoft i Sevel sogns vestre del, som under sandhedsløfte forklarer: Den 1. maj d. år havde han set

N. Hansen, da han var ude i sin mose, at han var ifærd med at afbrænde hede, uden at han derom havde gjort nogen anmeldelse til comp. - Comp. begav sig da straks til stedet og gjorde N. Hansen opmærksom på det ulovlige i hans færd, samt på, at branden let ville kunne medføre betydelig skade på de tilgrænsende hede, da det let kunne ske, at ilden ville tage magten fra ham.

Niels Hansen brød sig imidlertid ikke om, hvad comp. sagde, og da denne så at ilden begyndte at slukkes forlod han stedet og har forøvrigt ikke senere bemærket at N. Hansen havde afbrændt hede. Og så fremstod Søren Chr. Villadsen af Bederholm i Sevel og Anders Chr. Jørgensen af Hedegaard sm. st. og forklarede, at de ved den forrige comparent anmeldte lejlighed var kommet forbi det sted, hvor N. Hansen afbrændte hede, og der var efter deres skøn, ikke nogen fare for det tilgrænsede ejendom forbunden med den af N. Hansen anlagte afbrænding. Forøvrigt havde de intet særligt at anføre med hensyn til den omhandlede begivenhed.

Til sidst fremstod anholdte Niels Hansen, der blev gjort bekendt med, at han i eftermiddag vil blive ført til Aarhus, i henhold til den ham, da retten forrige gang blev sat, meddelte resolution fra justitsministeriet, hvorefter han nu påny blev overgivet til bevogtning.

Retten hævet. *S. Krarup.*

Retsvidned, *Th. Møller Schauenborg.*

Niels Hansen kom dog hjem igen, da han i 1873 står fadder sammen med sin hustru, ved broderen Anders Hansens søn, Jens Andersens dåb i Sevel kirke, og igen ved Anders Andersens dåb i 1876.

Niels Hansens hustru, Sidsel Kirstine Andersdatter døde i Djeld den 16. oktober 1875 og blev begravet på Sevel kirkegård, kun 45 år gammel.

Efter datterens død i 1891 var Niels Hansen en svækket og nedbrudt mand, og han døde på Djeld øster mark den 30. maj 1905 og blev begravet på Sevel kirkegård, 71 år gammel. (I kirkebogen står der: Dødsårsag, alderdomssvaghed.

6. **Søren Hansen**, født den 9. oktober 1837 i Søndergaard i Djeld, Sevel sogn, og døbt den 5. november d. år, båret af tjenestepigen Ane Christensdatter, Fadderne var: Gårdmand Christen Søndergaard, husmand Anders Sønderbye, husmand Søren Pedersen og gårdkone Sidsel Sejersen, alle af Djeld by.

Søren Hansen blev konfirmeret den 18. april 1852 i Sevel kirke med karakter mg ÷ for kundskab og mg for opførsel.

Han døde 1913 og blev begravet på Tøndering kirkegård (76 år gammel). Og han blev gift den 23. maj 1871 i Tøndering kirke med enken Dorthe Marie Jacobsen, født den 23. maj 1871 i Tøndering sogn, datter af gårdmand Jacob Sørensen og hustru, Jo-



Søren Hansen.

hanne Mortensdatter, Thorum i Salling. Hun var første gang gift med Søren Pedersen i Tøndering. Dorthe Marie Jacobsen døde den 13. februar 1896 og blev begravet på Tøndering kirkegård, 74 år gammel.

Søren Hansen blev derefter gift med enken Kirstine Jensen, født den 1. december 1854 i Jebjerg by og sogn, hun var datter af husfæster Jens Pedersen og hustru, Ane Kirstine Pedersdatter i Jebjerg. - Hun var enke efter afdøde husmand Thor Jensen, der døde i Hjerk 18. marts 1896. De boede på Vium mark, Hjerk sogn.

I Søren Hansen og Ane Kirstine Jensens ægteskab var der 2 børn:

1. **Anna Hansen**, født den 19. maj 1898, hjemmedøbt den 13. juni og fremstillet den 26. juni i Tøndering kirke, frembåret af moderen.

Anna Hansen blev gift den 24. september 1918 i Tøndering kirke med gårdbestyrer Villads Chr. Villadsen af Tøndering, født 31. oktober 1890 i Aasted, søn af husmand Jens Villadsen og hustru, Maren Marie Sørensen. Anna Hansen døde den 19. oktober 1979 og blev begravet på Hem kirkegård, 81 år gammel.

I deres ægteskab er der to børn:

1 a

Elna Kristine Villadsen, født 6. juni 1919 i Durup. Hun blev gift 27. september 1942 i Hem kirke med ingeniør Niels Graversen, født 1917 på Fur, søn af Anton Graversen og hustru, Marie, Grisselgårde på Fur.

Ægteparret har en metalvarefabrik i Balling.

Deres børn:

1 a a

Peder Graversen, født 1945, han er uddannet ingeniør og er med i firmaet, han er gift med Agnete Blaabjerg, lærerinde i Balling. De har en datter, Ditte Marie, født 1976.

1 a b

Mette Graversen, født 1952. Hun er lærerinde og gift med lærer Jens Gade fra Skringstrup ved Skals. Jens Gade er ansat ved NATO i Rendsburg og Mette Gade er lærer ved Lorentzen skolen i Sydslesvig. I deres ægteskab er der 2 børn: Jacob, født 1978, og Nikolai, født 1980.

1 b

Edith Villadsen, født 6. juli 1921 i Durup. Hun blev gift 27. september 1942 i Hem kirke (samme dag som søsteren Elna) med Hans Bruun Hansen, Balle gl. præstegaard ved Bredsten.

Anna Hansens mand, Villads Chr. Villadsen, døde 4. juni 1923 i Durup og blev begravet på Tøndering kirkegård, kun 32 år gammel.

Anna Hansen blev gift igen i 1925 med Peder Nielsen, søn af Else Marie og Mads Nielsen, Durup central. I dette ægteskab er der også 2 børn:

1 c

Eva Nielsen, der er gift med gårdejer Ove Høy, Vol dum ved Randers.

1 d

Ejgil Nielsen, der er ingeniør på Sønderborg Teknikum og bor i Broager.

2. **Christian Hansen**, født 29. oktober 1900 i Tøndering og døbt 18. november frembåret af moderen. Han blev gift 1. december 1931 i Durup kirke med Mette Dorthea Dalgaard, født 14. april 1912 i Durup, datter af Frederik Severin Pedersen Dalgaard og hustru, Nielsine Barbare Pedersen.

I deres ægteskab er der 3 børn:



Anna og Chr. Hansen.

2 a

Inge Hansen, født 5. august 1932 i Skive. Hun er gift med Arne Pedersen, han er kommunalformand. De bor Tusvej 55, Åbyhøj.

2 b

Søren Hansen, født 4. februar 1940 i Durup, han er ugift, entreprenør og bor i Durup.

2 c

Niels Christian Hansen, født 6. august 1942 i Durup. Han er ugift, entreprenør og bor Jernbanegade 8, Durup.

Christian Christensen og ZidseJensdatter

(forældre til ane nr. 4, side 18)

Ane 8:

Christen Christensen, født ca. 1739 som søn af husfæster Christen Poulsen og hustru, Anne Pedersdatter i Mogenstrup by, Grinderslev sogn (men da kirkebøgerne brændte ved Breum præstegårds brand i 1859, kan nøjagtige datoer om fødsler og viselser ikke angives).

Han døde 9. jan. 1794 i Mogenstrup by og blev begravet på Grinderslev kirkegård, 55 år gammel.

Og han blev gift ca. 1788 med

Ane 9:

ZidseJensdatter, født ca. 1751 i Mogenstrup by, Grinderslev sogn, datter af gårdmand Jens Sørensen Bach og hustru, Maren Bertelsdatter i Mogenstrup. Ved folketællingen 1787 var hun hjemme hos forældrene, 36 år gammel og ugift.

Christen Christensen fik den 3. juni 1768 fæste på et hus, under Eskjær gods, hvorunder er samlet 2 tdr. I fdk. hartkorn, som hans fader Christen Poulsen hidtil har beboet, men som han godvilligt har afstået til bemeldte Christen Christensen, som han i sin livstid må nyde, bruge og i fæste beholde når han, 1) Deraf årlig og i rette tider til hver Martini svarer i landgilde 3 rdl. og disse uden nogen restance, enten nu eller i fremtiden.

2) Forsvarlig giøder og dyrker det til huset liggende og underlagte ejendom, samt i rette tider svarer alle påbudne eller herefter påbydende skatter og contributioner af samme uden restance.

3) Holde husets bygning al tid i sådan forsvarlig stand, at det stedse kan stå for fuldt syn, når jeg enten selv eller ved anden lader samme efterse, ligesom han og haver at holde husets lader og bygninger og hegninger i forsvarlig stand, alt under dette fæstes forbrydelse.

4) Og som Eskiær skov er Mogenstrup tæt beliggende, så tilholdes fæsteren, at han sig holder fra samme og hverken lader sig deri finde, enten med øxe eller for at afsave det allerringeste, uden min tilladelse, thi såfremt enten han, hans forældre eller hans søskender derind betræder, skal denne ham meddelte fæstebrev være forbrudt.

5) Hans gamle fader Christen Poulsen og hustru, der huset såvelsom alt hans kreaturer og inventarium derved forefindes, til ham godvilligt opladt haver, nyder fremdeles deres livstid ophold hos bemeldte Christen Christensen.

6) I indfæstning betaler han 14 rdl. 4 skl., hvorimod han tillades at opbryde det stykke jord, som ligger langs med Jens Jørgensens kost, der er fem faune lang, til brugelighed for samme står indfæstning hans livstid.

Når da fæsteren sig således retter og forholder, som dette fæstebrev og den af ham mig givende fæste revers hannem tilforpligter, samt at være sin husbond og beskikkede fuldmægtig hørig og lydlig, og iøvrigt retter og forholder sig efter hans kongl. mayestæts allernådigste lov og forordninger, beholder han sin fæste i sin livstid, men i mangel heraf haver han ej alene fæstet forbrudt, men må endog vente sig på lovlydende måde afstraffet.

Dette til bekræftelse under min hånd og signeter.

Eiskiær den 1. juni 1768, *M. Hastrup (L.S.)*

I 1774 får Christen Christensen fæstet på endnu et hus i Mogenstrup by, som hans fader Christen Poulsen er fradød. Og der bliver skrevet følgende fæstebrev:

Jeg Johan v. Ggejstler til Eskiær, hans kongl. mayestæts bestaldet' major af Cavalleriet - - -

Gjør hermed vitterligt at have sted og fæst Christen Christensen, som og før boer på mit tilhørende gods i Mogenstrup, et sted i bemeldte Mogenstrup som hans fader Christen Poulsen nu er fradød, hvilket sted står for hartk. 5 skp. 3 fdk., dette må Christen Christensen nyde, bruge og beholde sin livstid, såfremt han retter og forholder sig således, som efterskrevne conditioner melder:

1) Stedets bygning holder han i forsvarlig stand med årlig forbedring, så det til alle tider kan stå for et fuldkomment syn, ligesom han jorden forsvarlig gjøder og dyrker og ej i nogen måde det til upligt lade.

2) De kongl. skatter og contributioner, betaler han til de rette tider, ligeså den årlige landgilde på 7 rdl. 3 mk. betales til hver års Martini, alt uden ringeste restance. - - -

3) Han spinder for sit herskab årlig enten 1½ pd. hør eller 3 pd. uld eller 3 pd. blåer.

4) Ifald fæsteren Christen Christensen nogen sinde i skoven antræffes med skovhug, eller hugget træ eller ris ved hans sted skulle befindes uden min tilladelse, da skal han have sit fæste forbrudt.

Derimod har jeg lovet ham, at han for mig eller efterkommere uhindret må søge sit brød med sin kåg,

(en fladbundet båd), hvor han selv finder for godt og så længe han vil. I det øvrige retter han sig efter kongl. mayest. allernådigste lov og forordninger, samt er mig, som hans herskab, eller de på mine vegne udskikkede, i alle måder hørig og lydlig, alt under sit fæstes forbrydelse og anden lovs straf. Eskiær, den 28. marty 1775, I. C. v. *Gejstler*.

Ved folketællingen 1787 betegnes Christen Christensen som fisker og husmand i Mogenstrup by, Grinderslev sogn, gift 1. gang, 48 år gammel. Hans hustru var da Kirsten Pedersdatter, også i 1. ægteskab, 42 år gammel, og efter børnenes alder er de sikkert gift i 1773 eller måske før.

I Christen Christensen og Kirsten Pedersdatters ægteskab var der 3 børn:

1. *Maren Christensdatter*, født ca. 1774 i Mogenstrup by.

2. *Christen Christensen*, født ca. 1778 i Mogenstrup by.

3. *Dorthe Christensdatter*, født ca. 1782 i Mogenstrup by.

Christen Christensens 1. hustru, Kirsten Pedersdatter, døde den 19. april 1788 og blev begravet på Grinderslev kirkegård (kun 43 år gammel).

Christen Christensen må kort tid efter have giftet sig med (ane nr. 9) Zidsele Jensdatter, og i dette ægteskab var der også 3 børn:

4. *Michel Christensen*, født ca. 1789 i Mogenstrup by, Grinderslev sogn. Han nævnes i skiftet efter faderen den 9. januar 1794 som 5 år gammel, og i 1801 angives hans alder til 12 år, han er da hjemme hos stedfaderen Niels Michelsen og dennes 2. hustru, Maren Jensdatter i Mogenstrup by. Og i lægdsrullen angives hans fødested som Mogenstrup by, Grinderslev sogn. I 1833 kom han som 45-årig, ugift, fra Volling til Sevel sogn, hvor han ved folketællingen 1834 tjente hos broderen Hans Christensen i Søndergaard, Djeld, Sevel sogn.

5. *Jens Christensen*, født ca. 1791 i Mogenstrup by, Grinderslev sogn, han nævnes i skiftet efter faderen (9. januar 1794) som 3 år gammel. Ved folketællingen 1801 er han hjemme hos stedfaderen, Niels Michelsen og dennes 2. hustru, Maren Jensdatter i Mogenstrup by.

Lædsrullen angiver også hans fødested som Mogenstrup by, Grinderslev sogn.

6. *Hans Christensen*, født den 1. marts 1793 (ifølge Lægdsrullernes tilgangsrulle litra A. 1793 nr. 157) er han født i Mogenstrup by, Grinderslev sogn. (Se iøvrigt ane nr. 4, side 18).

Hartkornet til Christen Christensens fæstehuse i Mogenstrup by, var på 2 tdr., 5 skp. og 4 alb., det var det største blandt byens husmandsbrug, og han synes at have været én efter tidens forhold velstående mand i landsbysamfundet. Den 4. juli 1784 lånte degnen Benjamin Gotfred Richter i Grinderslev sogn, der boede i Breum, således 49 rdl. af Christen Christensen, og pantet til sikkerhed for beløbet var:

»Alt det jeg (d.v.s. degnen) ejer og ejendes vorder, rørlige og urørlige, levendes og dødt, indtil fuld betaling ske'er.« Det synes også at være et tegn på gode kår, at Christen Christensen ved folketællingen 1787 havde to tjenestefolk i sit brød, nemlig den 37 årige, ugifte Peder Pedersen, og den 24 årige Peder Jensen, der benævnes som »gevorpen Soldat«. I 1789 lånte den 37 årige skytte og husmand Peder Frandsen »ved Eskiær« (der omkring samme tid mistede sin 39 årige hustru og derefter sad alene med sin 7 årige søn) 25 rdl. af Christen Christensen i Mogenstrup, for hvilket lån han den 13. februar nævnte år på Eskiær udstedte et gældsbevis til samme. I dette omtaler Peder Frandsen, Christen Christensen som »min gode ven« og beder om, at denne lader disse penge stå, »indtil jeg kan samle dem«. Ved hartkornsspecifikationen 1789 var Christen Christensens broder Peder Christensen fæster af et hus med 2 alb. hk. under Nørgaard gods i Ilbjerg by, men før 1794 havde Christen Christensen købt dette hus, der sidstnævnte år havde 5 skp. 2 fdk. hk., så han havde også forøget dets jordtilliggende.

Peder Christensen, som også var grovsmed i Ilbjerg, nævnes da i 1794 som fæster under broderen Christen Christensen i Mogenstrup, medens denne selv var fæster under Eskiær Gods.

I lighed med de fleste andre bønder på den tid kunne Christen Christensen kun prente sit navnetræk »C.C.S.«, hvilket også var tilfældet med broderen Peder Christensen i Ilbjerg »P.C.S.« (Det er Christen Christensøn og Peder Christensøn.)

Christen Christensen betegnes også som »Christen Spillemand«, han har da åbenbart ved siden af sin næring ved fiskeriet og husmandsbruget også dyrket Sallinglands gamle Spillemands-kunst, der i vore dage har fået sin renæssance.

Christen Christensen døde den 9. januar 1794 i Mogenstrup by, og blev begravet på Grinderslev kirkegård, kun 55 år gammel.

Samme dag som han døde, kom forvalter Herman Ermandige Spleth fra Eskiær til hjemmet i Mogenstrup for at registrere den afdødes bo. Under denne forretning var enken Zidsele Jensdatter og Christen Christensens seks børn tilstede, nemlig: Maren 19 år, Christen 16 år, Dorthe 11 år, Michel 8 år, Jens 3 år og Hans 9 måneder. På de umyndige børns vegne blev deres farbroder Peder Christensen, smeden i Ilbjerg, indsat som født værge.

Da Christen Christensens 1. hustru døde, blev der også holdt registrering i hjemmet, og nu igen gennemgik man »Dagligstuen, Kammeret og Køkkenet«, men nu nævnes tillige »Den anden stue«.

Boet blev ialt vurderet til 250 rdl., 4 mk., 10 skl., men inden det egentlige skifte kunne finde sted, skulle eventuelle kreditorer og debitorer i betimelig tid indkaldes ved annoncering i avisen. Denne skete i »Viborg Samler« den 17. og 24. februar og 3. marts 1794 og lød således: »Efter Huusfæster

Christen Christensen paa Eskiaer Gods i Mogenstrup Bye, var død den 9. januari denne Aar blev Stervboet paa Lovbefalet Maade foretaget under Skiftebehandling, og ved samme er bragt til Formodning, at den afdøde har staaet i Mellemregning med Kiøbmænd eller andre, og i denne Henseende bekientgiøres Dødsfaldet, hvorved indkaldes Credi- og Debitorer at møde ved Skiftesamling i Stervboet den 28. Marti førstkommende, da enhver efter Anordningerne og Stervboets Tilstand skal vorde beregnet.

Eskiaer den 12. Februari 1794,
Paa Skifteforvalterens S. T. Hr. Justitsraad
Langes Vegne - *N. E. Spleth*«

Da Christen Christensen foruden at være fæster under Eskiaer og således var underlagt justitsråd Langes skifterettighed, tillige var selvejer af huset med hartkorn i Ilbjerg, skulle skiftets behandling også godkendes af stiftsamtmænd Niels Schested til Rydhave (i Viborg), hvilken godkendelse skete ved Schestedes underskrift i skifteprotokollen den 25. februar s. år.

Som annonceret den 17. februar 1794, blev der den 28. marts s. år holdt skiftesamling i Christen Christensen Spillemands dødsbo i Mogenstrup. Denne gang mødte justitsråd Lange på Eskiaer ikke selv, men sendte sin forvalter, ovennævnte N. E. Spleth, som i nærværelse af enken ZidseL Jensdatter med lauværge Christen Lund, Peder Christensen, smed i Ilbjerg, samt vitterlighedsvidnerne Iver Pors og Peder Lauersen i Mogenstrup m.fl. foretog skifteforretningen.

ZidseL Jensdatter angav, at hendes mands begravelse havde kostet 12 rdl., hvilket beløb forlods skulle trækkes fra vurderingssummen.

Dernæst fremstod Peder Pedersen i Thise og meddelte, at han med 1. prioritets panterrettighed i huset i Ilbjerg, havde 54 rdl. tilgode i dødsboet.

Denne fordring erkendte ZidseL Jensdatter og hendes lauværge Christen Lund at være rigtig og vedgik, at Christen Christensen på sit sygeleje i overværelse af Iver Pedersen Pors og Peder Lauersen havde meddelt, at han som underpant havde overgivet Peder Pedersen skødet på huset, indtil han kunne få udstedt en lovformelig obligation til Peder Pedersen på 54 rdl.

ZidseL Jensdatter tilkendegav også, at hun for doktorsalær og medicin til hendes afdøde mand skyldte ca. 20 rdl., ligesom en regning af 25. november 1793 på 1 rld. 2 mk 8 skl. fra Michel Møller i Skive heller ikke var betalt, hvortil også kom en regning på 5 mk fra »Viborg Samler« for den tre gange gentagne annonce i bladet.

Ved skiftesamlingen meldte sig også degnen Richter i Breum og tilkendegav, at afgangne Christen Christensen ifølge 2 obligationer havde haft en del penge tilgode hos ham, men disse obligationer var af den afdøde afhændet til andre, uden at Christen Chri-

stensen havde skrevet på dem, hvilke varer og penge han tid efter anden til afdrag på capital og renter havde motaget af Richter, hvorfor denne påstod, at han havde 37 rdl. og 7 skl. tilgode i dødsboet. Af samme tvivlsomme art var også en regning fra købmand Engelbreth i Aalborg, men hverken regningen fra Richter eller regningen fra Engelbreth ville ZidseL Jensdatter og hendes lauværge Christen Lund vedgå.

De to kreditorer skulle ved lov og ret påtale deres formenende forbedringer. Med hensyn til de to, af Richter udstedte obligationer til Christen Christensen forholdt det sig åbenbart således, at Christen Christensen i 1793 havde anvendt disse som betalingsmiddel til justitsråd Lange, der siden ved et sagsanlæg 12. februar 1801 med hård hånd tvang Richter til at indløse samme.

På grund af skifteprotokollens misserable tilstand er det ikke muligt at gøre rede for alle dødsboets debetposter, men det fremgår dog af protokollen, at boets samlede udgifter beløb sig til 339 rdl. 4 mk. 12 skl., medens aktiverne som nævnt kun var på de omtalte 250 rdl. og 4 mk., hvorfor der naturligvis ikke kunne blive noget til enken ZidseL Jensdatter og Christen Christensens børn at arve.

Efter Christen Christensens død den 9. januar 1794 og skiftets slutning den 28. marts s. år, sad ZidseL Jensdatter ikke længe i enkestand i huset i Mogenstrup, men giftede sig anden gang med Niels Michelsen i Mogenstrup by. Dette ægteskab blev dog ikke af lang varighed, allerede den 6. juni 1796 døde ZidseL Jensdatter og blev begravet på Grinderslev kirkegård, kun 45 år gammel.

Samme dag som hun døde, indfandt sig straks efter anmeldelsen, Jacob Bjørn fra Eskiaer på skifteforvalterens Hr. justitsråd Langes vegne i Niels Michelsens afgangne hustru ZidseL Jensdatters dødsbo i Mogenstrup by, hvor han, sammen med vitterlighedsvidnerne Iver Pedersen Pors og Peder Lauersen, begge af Mogenstrup, skulle registrere boet til påfølgende skifte og deling mellem enkemanden Niels Michelsen og den salig afdødes efterlavede børn, som var: Michel Christensen 7 år, Jens Christensen, 5 år og Hans Christensen, 3 år.

Flere børn var der ikke efter den salig afdøde. Som formynder for børnene antoges deres morbroder, Søren Jensen i Mogenstrup, der blev pålagt »at beopagte Børnenes Tarv og Bedste«.

Atter gik vurderingsmændenes vandring ingennem huset i Mogenstrup by, hvor bl.a. bemærkes »Køkken« »Bryggers« og »Ladehus« samt »På loftet«. Selvom skifteprotokollen er meget medtaget, kan der dog læses lidt af skiftet - således var der i dagligstuen:

1 Fuhr bord på Egefoed med Skuffe under
1 Bøge Lænestol
1 ditto Stoel
1 Slaug Kloch med Huus

I Caluecie Skab med skuffer indeni og to skuffer nedenunder. I skufferne indeni fandtes intet, undtagen i én skuffe, hvor der var i kouber penge 2 rdl. 1 mk og 9 skl.

I et andet skab var der fem skuffer indeni, hvor der fandtes i én af skufferne: 1 rdl. 5 mk. og 8 skl.

I de øvrige skuffer fandtes intet, men i en æske var der 33 rdl. - og i skabet var der en liden karaffel og fem finere krucher.

I den anden skuffe fandtes intet, undtagen hvad pigen vedkendte sig.

I en anden skuffe var der nogle klude og stykker linned. Nede under skabet var der en liden Fuhr skrin med jernbånd, hængelås og nøgle, heri fandtes:

1. klaus sort garn og en bundt garnnøgler: 9 grønne, 8 røde - 8 mørkeblå og nogle klude.

I et skab mellem sengene fandtes:

4 over Thekopper og underkopper

11 hvide og blå hollandske flade tallerkener

4 Leerfade

1 par karter

1 Spind Roch

2 sorte bouteller

1 rivejerm

1 Bilæggekakkelovn

Desuden fandtes flere sæt sengeklæder, både Dynner, Puder, Underdynner og Hølsklæder, - og den afdøde kones tøj. Derforuden var der en kurv med luw.

1 gammel løgte

1 fedtbøtte

1 blik potmål

1 murske

og noget hvidt uld.

I køkkenet

1 ildklemme

1 rist

1 gl. Fuhrbord på foed

6 trætallerkener

2 leergryde

1 Krus

1 køkken Øxe

I Bryggerset

1 Kåbber Kjedel i gruer

1 mindre ditto

1 Dragtønde

1 rund Kahr med jern gjord om

1 anden Kahr uden jernbånd

1 Ørekahr

I Udhuset stod der

2 Stripper

1 Sold

1 par Haandkværne

Kreaturer

1 sort Koe, 6 år

1 gråbroget Ko 5 år

1 gråhjelmet ditto 4 år

7 Faaer og 5 Lam

1 Sosvin med grise

I Ladehuset

1 Hakkelsekiste med kniv

1 Fork

2 River

1 Plejl

1 Skoul og 1 Greb og 1 Spade

1 Svinetrug

1 Slibesten med jerndrag

På Loftet

5 Bie kuber

3 skp. Rug og 1 skp. havre som behøves og ikke engang er tilstrækkelig til husets fornødenhed til indavlingstiden.

1 Loftsstige - videre forefandtes ikke, og enkemanden Niels Michelsen erklærede, at der ikke findes mere, der tilhører Stervboen.

Enkemanden blev derpå pålagt at være ansvarlig for pengene, samt de registrerede effekter, hvilket han også lovede, og dermed blev forretningen henlagt til 30. dagen efter, som var den 6. juli 1796. Men her nævnes børnenes farbroder Peder Christensen i Ilbjerg som deres formynder, skønt deres morbroder Søren Jensen i Mogenstrup også var tilstede.

Husets rum med deres effekter blev nok engang gennemgået og nu mere udførligt end den 6. juni. - Nu hører man både om »Kammer - Kammer ved Dagligstuen - Kiøkkenet - Bryggers og Ladehus, samt på Loftet« - Arv til børnene kunne der ikke blive tale om, men Niels Michelsen blev pålagt »At skulle forsørge sine Stedbørn med Føde og Klæder og Christelig Lærdom og Opdragelse, indtil de selv kunne tjene deres Brød«.

(Det var næsten ligegyldigt, hvor meget bønderne dengang var ejer af, for når der efter dødsfald skulle gøres op, skulle forvalteren nok sørge for, at der ikke blev noget til de efterladte at dele).

Efter Zidsel Jensdatters død giftede Niels Michelsen sig igen, og i folketællingen 1801 findes i huset i Mogenstrup:

Niels Michelsen, 38 år, gift 2. gang, husmand med jord.

Maren Jensdatter, 36 år, gift 1. gang, hans kone.

Michel Christensen, 12 år.

Jens Christensen, 10 år.

Hans Christensen, 8 år.

Christen Christensen og Zidsel Jensdatters børn.

Sidsel Nielsdatter, 4 år, deres barn.

Desuden var der daglejer Peder Jensen, 39 år og hans kone, Else Pedersdatter og deres to børn, Kirsten, fem år og Inger, to år.

Christen Christensens børn af 1. ægteskab med Kirsten Pedersdatter har åbenbart alle været ude at tjene i 1801, da ingen af dem nævnes i deres gamle

hjem - men kun de tre sønner, Christen Christensen havde i sit 2. ægteskab med Zidsel Jensdatter, endnu var hos stedfaderen Niels Michelsen og dennes 2. hustru, Maren Jensdatter, sammen med dette ægtepars egen datter, Sidsel Nielsdatter.

De tre brøders kår under disse forhold røbes der intet om.

Anders Christensen og Else Marie Ellermann

(forældre til ane nr. 5, side 18)

Ane nr. 10

Anders Christensen, Født i Bostrup og døbt den 19. februar 1758 i Lyby kirke, båret af Kirsten Kjærsgaard. Fadderne var: Niels Andrup, Niels Revsgaard, Hans Kjærsgaard og Maren Andersdatter. Han var søn af selvejergårdmand Christen Jensen og hustru, Maren Andersdatter, Abildgaard i Bostrup, Lyby sogn.

Han døde i Neder Saustrup den 10. december 1827 og blev begravet på Oddense kirkegård (knap 70 år gammel).

Han blev trolovet den 3. marts i Straden, Lem sogn, og viet den ~~24. august samme år~~ i Grønning-kirke med *16. april 1789 Deris*

Ane nr. 11

Else Marie Ellermann, født i Viborg 1758 og døbt den 23. marts i Gråbrødre kirke, båret af skrædder Jens Justesen Lunds kone, Anne Nielsdatter Thorstrup. Fadderne var: Amalie Kropps datter, skrædder Niels Ibsen, skrædder Peder Laursen Restrup og Niels Poulsen. Else Marie Ellermann var datter af skrædder Andreas Ellermann og hustru, Johanne Hansdatter Møller, Viborg. (I kirkebogen står der: Ellermann Schreders pigebarn).

Hun døde i Neder Saustrup og blev den 20. august begravet på Oddense kirkegård (77 år gammel).

Else Marie Ellermann opholdt sig i Lem i Salling som tjenestepige, hos afdøde Grinderslev præst Spliids enkemadam, da hun den 3. marts 1789 blev trolovet med enkemanden Anders Christensen i Nr. Saustrup. Forloverne var: Christensen i Bostrup og Søren Westergaard udi Oddense.

De underskrev begge følgende erklæring i Lem kirkebog: »Vi underskrevne lover hermed at være Ansvarlig for ald den Tiltale og Straf, som maatte skee i fald Enkemanden Anders Christensen af Neder Saustrup og Pigen Else Marie Ellermann af Lem

Sogn Deris Ægteskab skulde være stridig imod Lovven og de udgangne Kongl. allernaadigste Anordninger.«

Straden den 3. Martii 1789.

Christensen af Bostrup og Søren Westergaard udi Oddense.

At Else Marie Ellermann var pige i præstegården i Lem, da trolovelsen skete på Straden i Vester Lem, skyldes sikkert den tilknytning hendes moster, Inger Hansdatter Møller havde til dette sted. I samme mosters testamente af 3. april 1805 fik Else Marie Ellermanns børn sammen med Anders Christensen i Neder Saustrup, hver tilskrevet 150 rdl. - og tillige 200 rdl., som Anders Christensen efter obligation af 13. juni 1796 var Inger Hansdatter Møller skyldig.

Anders Christensen kom i en alder af kun 19 år til hovedgården Hegnet i Tøndering sogn, som faderen, Christen Jensen på den tid havde i forpagtning af ejeren, Ritmeter Christoffer Müller. Her på Hegnet synes han at være blevet kendt med sin 1. hustru, Anne Andersdatter (født ca. 1744), der ifølge folketællingen 1787 havde været gift før. Anders Christensen og Anne Andersdatters vielse har muligvis fundet sted i Tøndering kirke, og der er ægteparrets to børn, Maren Andersdatter og Christoffer Müller Andersen uden tvivl blevet døbt henholdsvis 1778 og 1781 (men på grund af Durup præstegårds brand den 2/8 1792 og dermed tabet af annexsognet Tøndering kirkebog, kan de nøjagtige tidspunkter ikke oplyses).

Anders Christensen og Anne Andersdatters børn var:

1. **Maren Andersdatter**, var som ovenfor nævnt, født ca. 1778, og hun blev konfirmeret den 7. april 1793 i Oddense kirke og allerede den 20. oktober 1795 blev hun, som pige i Neder Saustrup, trolovet med ungarl

Laust Christensen i Kaastrup, Oddense sogn. Forloverne var: Anders Christensen i Neder Saustrup og Hans Christensen i Næstild. Vielsen fandt sted den 13. november 1795 i Oddense kirke.

(Det følgende er en lille redegørelse af slægtsforholdet imellem os og nu afdøde Arkivar P. K. Hofmansens, København, som han selv har givet oplysning om. Han har været mig en uvurderlig hjælp i forskningen, både af min mors slægt, (2. bind af »Mellem Limfjord og Alhede«, som udkom i 1980), men også med fars slægt, som jo her går ind i P. K. Hofmansens faders slægt).

Laust Christensen var født i Kaastrup og døbt 1764 i Oddense kirke, som søn af Christen Bertelsen og hustru, Giørvel Christensdatter.

I Laust Christensen og Maren Andersdatters ægteskab var der tre børn:

1. **Christen Laustsen**, født 1796. 1797

2. **Anders Laustsen**, født 1798.

3. **Ane Laustdatter**, født 28. april 1801 i Kaastrup (død samme sted 10 oktober 1861).

Hun blev gift 10. oktober 1828 i Oddense kirke med Søren Jespersen, født 1803 i Krejbjerggaard - død i Kaastrup 1889 - han var søn af Jesper Sørensen og hustru, Ane Jensdatter i Krejbjerggaard.

Søren Jespersen og Ane Laustdatter havde flere børn, men en datter, Mette Christine Sørensdatter, født 1844 i Lille Ramsing, Oddense sogn, død i Skive 1923, blev gift 19. maj 1871 i Oddense kirke med Enevold Wagaard Jacobsen, født i Rødding 1844, død 1922 i Skive. Han var søn af lærer Enevold Vilhelm Jacobsen, født i »Fyrkat Mølle«, Nr. Onsild sogn ved Hobro, 26. august 1818, død 1911 i Viborg og hustru, Petrine Schou, født 1817 i Bregendahl, Fly sogn, død i Rødding 1869.

En søn af Enevold Waagaard Jacobsen og Mette Christine Sørensen, var Søren Jacobsen, født i Oddense 19. september 1872, død i København 17. februar 1915. Han blev gift med Louise Charlotte Früchten, født 16. august 1868, død på Frederiksberg den 2. februar 1942.

Enevold Wagaard Jacobsen var overinspektør for firmaet Grøn og Witche i København. Han var en særdeles velkendt mand i egnen syd for Skive, hvor han ved sine ferieophold årlig langs Karup Å fiskede efter den sølvblanke laks, og han vandt sig en stor vennekreds herovre.

Han fik sammen med pigen Sidsel Marie Hofmansens fra Trandum, Sevel sogn, sønnen Peder Kristian Hofmansen, der blev født den 19. oktober 1908 i Janderup sogn ved Varde.

Han forblev ugift og var Arkivar og Leder af Slægtsgårdsarkivet på det kgl. Bibliotek fra 1946. Han havde taget mat. naturvidenskabelig studentereksamen, filosofikum samt adgangseksamen til Officers- og Kornetskolen, havde deltaget i flere sprogkurser og var tillige overlærer ved kursus, foredragsholder og rejsefører, specielt til Balkan, Lilleasien og Ægypten,

P. K. Hofmansen døde i København den 19. september 1979 og blev begravet på Trandum kirkegård, Sevel sogn.

4. *Gjæved Laustdatter * 1803 + 18*

Anders Christensen og Anna Andersdatters andet barn var:

2. **Christoffer Müller Andersen**, født ca. 1780 på hovedgården Hegnet. I folketællingen for Oddense sogn i 1787 nævnes Christoffer Müller Andersen (7 år) som værende hjemme hos forældrene i Neder Saustrup. Lægdsrullen for Oddense sogn angiver hans fødested som Hegnet og hans opholdssted som Neder Saustrup. - I folketællingen 1801 er han stadigvæk hjemme i Neder Saustrup, men fik her vedtegningen »vanvittig«. - Og dette bekræfter lægdsrullen 1803, han var ikke mødt til dette års session, på grund af, at han »Efter udskrivningsmandskabets vidnesbyrd var berøvet forstandens brug«, og i 1804 betegnes han i lægdsrullen som »vanvittig«, hvorfor han dette år blev slettet af rullen.

Han døde i Neder Saustrup og blev den 24. april 1812 begravet på Oddense kirkegård, 31 år gammel. Anders Christensens 1. hustru, Anna Andersdatter, døde i Neder Saustrup og blev den 29. august 1788 begravet på Oddense kirkegård, 44 år og 1 måned gammel.

Anders Christensen var 30 år gammel, da hans 1. hustru døde, og godt 5 måneder efter blev han, den 3. marts 1789, trolovet med den 31 årige pige, Else Marie Ellermann, der var født den 23. marts 1758 i Viborg.

I dette ægteskab var der fire børn:

1. **Anne Margrethe Andersdatter**, født i Neder Saustrup, Oddense sogn, hun blev hjemmedøbt samme dag og fremstillet i Otting kirke den 28. august 1790, (Oddense kirke var under reparation) båret af præstens hustru, madame Schäffer og blandt fadderne var: degnen eigneur Christen Lauritsen Smith og hans hustru, Inger Hansdatter Møller, som var Else Marie Ellermanns moster.

Anne Margrethe Andersdatter blev konfirmeret den 21. april 1805 i Oddense kirke. Og både i 1824 og 1828 stod hun fadder til søsteren Anna Andersdat og Hans Christensens børn, henholdsvis i Oddense og Rybjerg kirker (Anders Hansen i 1824 og Else Hansdatter i 1828). Og i 1830 står hun igen fadder til samme søster og svogers barn, Sidsel Marie Hansdatter, denne gang i Sevel kirke.

Hun blev gift den 9. juni 1835 i Borbjerg kirke med den 34 årige tjenestekarl Peder Poulsen i »Lille Hedegaard«, hun var da selv tjenestepige samme sted og 45 år gammel.

Peder Poulsen og Anne Margrethe Andersdatter havde ingen børn i deres ægteskab. De kom til at bo i den ene af »Lille Hedegårdene« i Borbjerg sogn. Grosserer Petrus Christensen i Viborg, der er født i Borbjerg i 1866 (søn af lærer Chr. M. Christensen i Borbjerg), skriver i sine erindringer »Fra det gamle Borbjerg«, om Peder Poulsen og Anne Margrethe

Andersdatter: »Peder Poulsen, Pe Hiegør, som i mine drengear ejede gården Lille Hedegaard, var født i Grønning i Salling, hans 1. kone, som døde 1867, 77 år gammel, var fra Neder Saustrup i Oddense sogn. Historien melder intet om, hvordan de to sallingboere var kommen til Hardsyssel. Forresten lod det til, at Salling allerede dengang sendte sin ungdom ud, istedet for at skille gårdene. Det var jo ikke så godt om »Thordahls Goer sku' blyw minner end Guddiks«. - Nok om det, der trak mange fra Salling op i Hjerm herred, også til Borbjerg, hvor gårdene syntes at være billigere at komme til. De to Salling-folk i Lille Hedegaard var meget gammel-dags indstillede, og der gik i min barndom mange fortællinger derom.

Ved Anne Margrethe Andersdatters død i 1867 var hendes efterladte mand »Pe Hiergør« 66 år gammel, men alligevel giftede han sig igen med den 39 år yngre gårdmandsdatter Ane Pedersdatter fra Vridsted.

Ved denne begivenhed kommenterer »Petrus Christensen«, »Hvorlunde den unge ret kønne pige er kommen i forbindelse med Borbjerg og kommen til at »synes om« gamle »Pe Hiergør« det er for os en gåde. Måske er hun kommen der som husholder«.

2. **Johanne Andersdatter**, født i Neder Saustrup, hjemmedøbt den 7. januar 1793 og fremstillet i Oddense kirke den 17. februar samme år.

Hun blev i en alder af 20. år gift i Oddense kirke den 28. oktober 1813 med den 47 årige Villads Christensen i Vile Vestergaard, Vile sogn.

I deres ægteskab var der 3 børn:

1. **Anders Villadsen**, født 28. august 1814 i Vile Vestergaard.

2. **Else Villadsdatter**, født 22. november 1815 i Vile Vestergaard.

3. **Dorthe Villadsdatter**, født 20. oktober 1818 i Vile Vestergaard.

Villads Christensen døde den 13. juli 1820 (dræbt) og blev begravet på Vile kirkegård, 54 år gammel. Knap 4 måneder efter begravelsen, giftede Johanne Andersdatter sig igen den 5. november 1820 med »bondekarlen« Joseph Michelsen fra Lille Thorum, Thorum sogn, han var født 23. juni 1793, som søn af gårdfæster Michel Pedersen og hustru, Karen Andersdatter.

Joseph Mikkelsen havde været auxiliærsoldat i Frankrig sammen med Hans Christensen fra Mogenstrup by i Grinderslev sogn. (Ane nr. 4).

Måske havde Johanne Andersdatters slægt kunnet tænke sig et bedre parti for hende end en gårdfæsters søn. I alle tilfælde optrådte ingen af dem som forlover ved brylluppet, idet skolelærer Lars Jensen Søbye i Nautrup og Michel Gårdboe i Thorum nævnes af dette hverv.

I dette ægteskab var der 6 børn:

1. **Michel Josephsen**, født 9. september 1821 i Vile Vestergaard, hjemmedøbt.

2. **Andreas Josephsen**, født 24. august 1822 i Vile Vestergaard, hjemmedøbt.

3. **Karen Josephsdatter**, født 9. august 1824 i Vile Vestergaard, hjemmedøbt.

4. **Niels Josephsen**, født 17. januar 1826 i Vile Vestergaard, hjemmedøbt.

5. **Villads Josephsen**, født 11. april 1827 i Vile Vestergaard, hjemmedøbt.

6. **Maren Josephsdatter**, født 7. december 1830 i Vile Vestergaard, hjemmedøbt.

Når de gamle soldater, der var med i Frankrig, siden hen mødtes, har de fælles minder sikkert været et udtømmeligt samtaleemne, som fælles soldaterminder almindeligvis er og altid har været. Man kan tænke sig, at svogrene Joseph Michelsen i Vile Vestergaard og Hans Christensen i Søndergaard i Djeld ved sammenkomster i familien gang på gang har talt om de dage, da de fjernt fra Danmark marcherede sammen til Frankrig, og om deres fælles ophold i dette land.

3. **Inger Andersdatter**, født den 18. november 1794 i Neder Saustrup, hjemmedøbt samme dag og fremstillet i Oddense kirke den 28. december samme år. Hun blev gift i Oddense kirke den 9. oktober 1817 med den 27 årige Jens Nielsen, søn af Niels Jensen Thordahl, Grønning sogn. Forloverne var gårdmand Niels Jensen Thordahl og brudens fader, gårdmand Anders Christensen, Neder Saustrup.

Den 3. november 1817 afstod Anders Christensen gården Neder Saustrup til svigersønnen Jens Nielsen Thordahl for den sum af 5500 rdl.

I Jens Nielsen Thordahl og Inger Andersdatters ægteskab var der ¹²9 børn:

1. **Anders Jensen**, født 15. juni 1818 i Neder Saustrup.

2. **Else Jensdatter**, født 14. juli 1819 i Neder Saustrup.

3. **Inger Jensdatter**, født 23. august 1821 i Neder Saustrup.

4. **Niels Jensen**, født 9. oktober 1823 i Neder Saustrup.

5. **Maren Jensdatter**, født 10. december 1825, i Neder Saustrup.

6. **Johanne Jensdatter**, født 24. december 1827 i Neder Saustrup.

7. **Anders Jensen**, født 17. februar 1830 i Neder Saustrup.

8. **Jens Jensen**, født 26. juli 1831 i Neder Saustrup.

9. **Else Marie Jensdatter**, født 1833 i Neder Saustrup.

10. *Anders Christian Jensen* 2. 2. 18

Nr. to af børnene, Else Jensdatter, blev gift med Peder Chr. Jensen Børsting, og det blev dette ægtepar, der i 1859 overtog Neder Saustrup efter hendes forældre. P. Chr. Jensen og Else Jensdatters søn, Niels Søndergaard Pedersen (født 1861) overtog i 1897 Neder Saustrup og her døde han 1950. Han havde

da afstået gården til sin søn Hans Søndergaard Pedersen i 1939.

Niels Søndergaard Pedersen var en lun fyr, der ofte kunne komme med nogle særdeles rammende bemærkninger. For eks. havde han engang fået en ret uduelig tjenestekar i Neder Saustrup, og med henblik på denne sagde han: »Ja, hvis han ikke snart bliver syg i min tjeneste - så dør han ikke i min gård«.

Efter Hans Søndergaards død i 1939 overgik gården til søsteren frk. Kirstine Børsting Pedersen, som senere forpagtede den ud til en brodersøn, Niels Børsting Pedersen, som er den nuværende ejer, den er dermed stadig i vor gamle slægts eje.

Neder Saustrup var i 1944 en gård på 155 tdr. land god mild lerjord, terrainet er ret jævnt, næsten fladt, en meget god gård. Stuehuset ligger syd for den store gamle have og er opført af røde sten tækket med tegl, den har frontspids mod syd til gården. Avlsbygningerne er alle med grundmur og eternit tage. Der var da ca. 100 kreaturer (heraf 40 malkekøer) og 8 heste.

Gården Neder Saustrup ligger i Oddense sogn i Salling ca. 1 km nord for Oddense by ved landevejen til Glyngøre, ca. 13 km fra Skive. Saustrup nævnes allerede i midten af 14. århundrede-tallet, senere blev den delt i to bøndergårde, Over og Nedre Saustrup på tilsammen 18 tdr. hartkorn. I 1664 blev begge gårde af kronen overdraget til Rigsadmiral Ove Gjeddes arvinger og i denne slægts eje forblev de i næsten hundrede år.

I 1780 solgtes gårdene af Johs. Hansen til Axel Rosenkrantz de Lasson til Astrup, og af denne købte Christen Jensen begge gårde. (Se under Ane nr. 10, side 42).

4. *Anna Andersdatter*, født i Neder Saustrup den 19. april 1797, hjemmedøbt samme dag og fremstillet i Oddense kirke den 29. maj samme år, båret af Laust Christensens hustru, Maren Andersdatter i Kaastrup. Fadderne var: Christen Jensen (farfaderen) i Bostrup, Hans Christensen og Christen Toft i Næstild og Else Jepsdatter i Oddense. Se Ane nr. 5, side 18).

Ved folketællingen 1801 findes Anders Christensen som »Bonde og gårdbeboer« i Neder Saustrup, sammen med sin hustru, Else Marie Ellermann. hans datter af 1. ægteskab, Maren Andersdatter var da allerede i 1795 draget til Kaastrup som gårdmand Laust Christensens hustru. Men hendes 21 årige, ugifte og vanvittige broder, Christoffer Andersen, var hjemme i Neder Saustrup sammen med sine fire halvsøskende: Anna Margrethe, Johanne, Inger og Anna. Gårdens folkehold var på tre karle og to piger, hvoraf den ene var Anne Margrethe Algreen, hun var fester til den kendte Peder Kjellerup Algreen fra Nykøbing Mors, der som lærer ved Snedsted Seminarium på Thy i 1837 af Kancelliet fik pålæg om »at forlade sin tjeneste på seminariet, da han nærede en for dets tarv betænkelig lyst til at deltage i og udbrede gudelige forsamlings udenfor kirken.

Anders Christensen døde som aftægtsmand i Neder Saustrup den 10. december 1827 og blev begravet på Oddense kirkegård, knap 70 år gammel.

Hans efterladte hustru, Else Marie Ellermann, døde også i Neder Saustrup og blev den 20. august 1835 begravet på Oddense kirkegård, knap 78 år gammel. Hun betegnes som inderste og aftægtskone hos datteren Inger Andersdatter og hendes mand, Jens Nielsen Thordahl.

Christen Poulsen og Anne Pedersdatter

(forældre til ane nr. 8, side 38)

Ane nr. 16:

Christen Poulsen er formodentlig født i Mogenstrup by, Grinderslev sogn. Han døde 1770, der findes et skifte efter ham. Han var gift med

Ane nr. 17:

Anne Pedersdatter, hendes fødsel og død kendes ikke, da Grinderslev kirkebog brændte i 1813.

Christen Poulsen var gift to gange, hans 1. hustrus navn kendes ikke, men i skiftet efter Christen Poulsen, nævnes en datter af første ægteskab: **Anne Christensdatter**, gift med Jens Olufsen i Wellingby. I andet ægteskab med Anne Pedersdatter var der seks børn:

1. **Christen Christensen**, født ca. 1739 (se ane nr. 8, side 38).

2. **Peder Christensen**, født ca. 1741. Han var grovsmed i Ilbjerg.

3. **Hans Christensen**, født ca. 1742.

4. **Erich Christensen**, født ca. 1744.

5. **Maren Christensdatter**, gift med Christen Jørgensen i Sønder Thise.

6. **Else Christensdatter**, gift med Peder Jensen i Sønder Thise.

Christen Poulsen fik den 18. oktober 1749 fæstebrev på et hus med jord i Mogenstrup by, under Eskjær gods, der var ansat til 2 tdr. og 1 skp. hartk. Huset var forfalden og øde, i landgilde skulle han betale 3 rdl. til Herskabet, årlig til Martiny, desuden skulle han holde husets bygning, såvelsom avlingens drift med jorden tilbørlige gjødning, sæd og dyrkning. Kálhavernes indhegning forsvarlig vedlige og forbedre og iøvrigt rette sig efter loven og de kongelige forordninger.

Efter Christen Poulsens død blev Christen Fisker i Mogenstrup antaget til enken Anne Pedersdatters lauværge, og boets opgørelse var 21 rdl. - 13 skl.

Jens Sørensen Bach og Maren Bertelsdatter

(forældre til ane nr. 9, side 38)

Ane nr. 18:

Jens Sørensen Bach, født ca. 1707 (ifølge aldersangivelse i folketælling 1787 for Grinderslev sogn). Han er da gårdbeoer i Mogenstrup, Grinderslev sogn. Kirkebogen for Grinderslev begynder først 1813, så før den tid kan helt konkrete oplysninger om alder og vielser, samt døde ikke gives. Han døde ca. 1793. Han blev gift ca. 1733 med

Ane nr. 19:

Maren Bertelsdatter, der blev født ca. 1709. Hun døde 1792 i Mogenstrup, Grinderslev sogn (83 år gammel). Der findes et skifte efter hende fra Eskjær gods, men den yderste halvdel af alle blade er ødelagt ved brand. Hun var datter af Bertel Hansen i Mogenstrup, Grinderslev sogn. Af Jens Sørensen Bach og Maren Bertelsdatters børn kendes syv:

1. **Maren Jensdatter**, født ca. 1734. Hun var ved folketællingen for Roslev sogn 1787, 53 år gammel, huskone i Roslev, enke efter 1. ægteskab og nød almisse, hendes 7-årige søn Jens Madsen var da hjemme hos hende. Ved skiftet efter moderen, Maren Bertelsdatters død 1792, var hun gift med Christen Østergaard i Roslev.

2. **Bertel Jensdatter**, født ca. 1736. Han var ved folketællingen 1787 daglejer og husmand i Mogenstrup, 50 år gammel og gift med Helle Henrichsdatter, 44 år gammel, begge i 1. ægteskab.

3. **Peder Jensen**, født ca. 1738 - ved folketællingen 1787 bor han i Sønder Thise, han var da 49 år gammel og gift med Else Christensdatter, der var 50 år gammel. De var begge i 1. ægteskab.

4. **Søren Jensen**, født ca. 1740, han var ved folketællingen 1787 ugift og 47 år gammel, men 1801 er han 61 år og gift med Christiane Vernersdatter, der var 50 år gammel. Begge i 1. ægteskab.

5. **Kirsten Jensdatter**, født ca. 1745. Hun nævnes ved folketællingen 1787 som 42 år gammel og gift med enkemanden Christen Christensen, der var 56 år gammel og han nævnes som bonde og husbeoer i Bostrup, Lyby sogn.

6. **Zidse Jensdatter**, født ca. 1751. Hun var ved folketællingen 1787, hjemme hos forældrene i Mogenstrup, hun var da 36 år gammel og ugift. På samme tid var også den 11-årige (uægte) Maren Nielsdatter hos Jens Sørensen og hustru, Maren Bertelsdatter i Mogenstrup. Maren Nielsdatter er muligvis Zidse Jensdatters barn.

Ved skiftet efter moderen Maren Bertelsdatter i 1792 var Zidsel Jensdatter gift med Christen Christensen »Spillemand« i Mogenstrup, der i 1788 havde mistet sin 1. hustru, Kirsten Pedersdatter, (se ane nr. 9, side 38).

7. *Niels Jensen*, født ca. 1753. Han nævnes ved folketællingen 1787, som 34 år gammel og gift 1. gang, han er da hjemme hos forældrene i Mogenstrup, men ved skiftet efter moderen Maren Bertelsdatter i 1792, var han 39 år gammel og boede i Breum, hans hustrus navn er ikke nævnt.

Mogenstrup by i Grinderslev sogn, hvis historie går tilbage til 1403 og hvis jorde blev udskiftet i 1780'erne, lå umiddelbart øst for Eskjær skov, medens det ældgamle og plumpe granitkors stod på en rest af det tidligere skeldige mellem byens marker og Aastrup Hovedgaards gamle hovmarker, som nu markerer hvor langt Mogenstrup bys tilliggende i ældre tid strakte sig mod syd. Mod øst nåede Mogenstrup bys jorder ligesom nu, ned mod Hvalpsund, det sted, hvor Mogenstrup strand deler sig med Skive fjord mod vest og Lovns Bredning mod øst.

Ifølge hartkonsspecifikationen 1789 (Rentekammeret 313) bestod byen på det tidspunkt af syv gårde og otte huse, af hvilke huse kun de fem havde jordtilliggende, medens de øvrige tre betegnes som »jordløse«. Alle gårde og huse i Mogenstrup hørte i 1789 under Eskjær gods, der fra 1781 til 1797 ejedes af den ekcentriske og proceslystne justitsråd, Christian Lange, som fra 1791 til 1805 også var i besiddelse af Skivehus.

Af de syv gårde havde Jens Sørensen Bach fæstet på et med 4-1-0-0 tdr. hartk., og Christen Christensen Spillemand et hus på 1-2-0-0 hartk. (ane nr. 8).

FÆSTEBREV

Jens Sørensen Bach fik den 23. februar 1773 fæstebrev på en gård i Mogenstrup by, under Eskjær gods.

På hans excellence Høy Welbaarne Hrr. Kammerherre og Stiftsbefalingsmand Hrr. Claus Rewentlows min Naadige Herres Wiljer og gode Behag. Fæsteren, som boede der før, var Peder Jensen Bach, men han afstår godvillig fæstet til Jens Sørensen Bach på grund af overhængende armod og fattigdom. Gården var ved sidste nye matricelsmåling på 4-2-1-1½ tdr. hartk., som han fremdeles må nyde, bruge og beholde hans livstid, med al dens tilliggende ejendom som den med rette lov billiger, med de conditioner og vilchor: At han betaler alle kongl. skatter og contributioner i rette tider, det som er eller herefter pålydende vorder - betaler årlig den sædvanlige skyld og landgilder efter jordebogen, hver slags til sin rette tid efter loven, samt bygge og forbedre gårdens huse som et forsvarligt landeværn.

Som han nu tiltræder gården med den besætning der nu findes, forpligter han sig til at forskaffe Pe-

der Jensen Bach og hans hustru, deres ophold af gården deres livstid, eftersom de er gamle og forarmede, desuden skal han gårdens jorder og marker gjøde og dyrke forsvarlig, og ikke tager eller lejer noget bort af dets ager eller eng, og ikke tilsteder at noget af ejendommens korn overlades til andre.

Sin hoveri må han gøre til Eskjær gods, alt ligesom hans formand havde gjort og iøvrigt være Husbonden og hans beskikkede Fuldmægtig hørig og lydig og udi alt at rette og forholde sig efter loven og hans kongl. mayestæts allernådigste forordninger, såfremt han ikke vil have sit fæste forbrudt.

Paa hans Excellence Højvelbaarne Hrr. Kammerherre og Stiftsbefalingsmand Rewentlows Vegne, som fuldmægtig
J. Maigaard

Gårdfæster Jens Sørensen Bach, der i sit ægteskab med Maren Bertelsdatter var fader til husmand Christen Christensen, spillemands 2. hustru, Zidsel Jensdatter, var i 1789 en mand på 82 år, som i mange år havde været fæstebonde i Mogenstrup, under Eskjær gods.

ONDE TIDER FOR DE SALLINGBØNDER

I 1776 optrådte Jens Sørensen Bach i Retten, som vidner i en sag mellem Eskjærs daværende ejer, major i kavalleriet Johan von Gejstler, og dennes forpagter af gården, Mads Nyssum.

Jens Sørensen Bach havde nemlig været tilstede på Eskjær en dag, da Majorens kusk var kommet og under tvang havde fået *ni kvindelige tærskere* til at standse arbejdet, for derpå at ville have dem til at bære »brødninger« bort til majorens heste. Det havde de ikke villet, men tværtimod havde de båret halmen ind i forpagterens foderbås. Tærskerne var da blevet kaldt ind til majoren, medens Jens Sørensen havde stået udenfor og lyttet til opgøret inde i Gejstlers stue.

Jens Sørensen Bach havde nok syntes at majoren »talte noget højt til tærskerne«, og havde frygtet for at han skulle få hug, hvis han var gået derind. Han havde da også hørt, at der var nogen der slog inde i stuen, men om det havde været majoren eller andre, turde han ikke udtale sig om i retten, ligesom han heller ikke kunne vide, om de ord, majoren havde brugt bag den lukkede dør, var møntet på tærskerne eller andre.

Åbenbart for ikke at blive indviklet i affæren, var han løbet ned til gårdporten, før tærskerne var kommet ud fra majoren.

Et andet vidne sagde: »De fik sagtens klø, fordi de adlød ladefogden og ikke majoren«, da de bar halmen ind i foderbåsen. Og en anden sagde: »At majoren brugte både hånd og kjæp at slå med«.

Jens Sørensen Bach var også vidner i en anden sag i 1778. Det var majorens »skriverdreng« Anders Simsted, der lagde sag mod forpagteren. Den 23.

ATLAS GEOGRAPHICA
PROVINCIAE SALLINGENSIS
 Auctore Johanne Laurentio Holst, Notario Rō.
 digne. Trapofito

Mar. Lytle
 Klobstad
 Herregaard
 Kofte. bye
 Hede. bye
 Enstaagaard



Jens Lauridsen Holst's kort over Salling. Fra Resens Atlas 1677.

maj 1778 skulle der køres korn til Skive, da får Simsted tærsk inde i forpagterens storstue, forpagterens kone, fru Høst, havde set det hele, men hun kan såmænd ikke huske noget. Simsted husker bedre. Der var nogle synsmænd inde i stuen, som skulle besigtige lejligheden, kan de da ikke huske noget?

»Jow, de så guednok, at Høst svang med en kjæpvel for at vise dem loftslemmen! At den faldt på drengens rygstykker nogle gange, nej! det kan de ikke huske, de kan heller ikke huske at Høst kaldte ham »en kjøter knægt«. »Nej, om de kan«, men ude i laden havde drengen fået en ørefigen så hatten røg af ham, og Høst bemærkede »I har været vidner til at jeg gav knægten en ørefigen«. »Jow! det kan de da huske, det warr da ett sær'«.«

En anden gang var det en sølle husmand, Niels Christensen fra Vester Lyby, der lagde sag mod ridefogden, men det var lige meget hvad »de store« gjorde,

bønderne havde jo ingen ret. Ridefogden var en dag blevet vred på Niels Christensen og kaldte ham ind på sit kammer, hvor han gav ham prygl. Husmanden havde et hatteslag på hovedet, hvad der noget afbødede slagene, men de ramte godt endda, og blodet strømmede ud af både næse og mund og husmanden frygtede han skulle dø. Herredsfogden, der aldrig viste nogen ømskindethed, når det gik ud over hovbønderne, skrev i protokollen: »Sigtelserne er ikke på lovbealet måde bevist, desårsag kendes i denne ubetydelige sag således for ret: At indstævnte ridefoged bør for Citantens tiltale i denne sag, fri at være.« (d. 30. april 1792).

Jens Sørensen Bachs hustru, Maren Bertelsdatter, døde i 1792 i Mogenstrup og blev begravet på Grinderslev kirkegård, 83 år gammel.

Jens Sørensen Bach døde ca. 1793 i Mogenstrup og blev ligeledes begravet på Grinderslev kirkegård, 86 år gammel. Et langt og slidsomt liv var hermed afsluttet.

Christen Jensen og Maren Andersdatter Abildgaard

(forældre til ane nr. 10, side 42)

Ane nr. 20:

Christen Jensen, blev født den 12. marts 1723 i Næstild, hjemmedøbt. Han var søn af fæstebonde Jens Erichsen og hustru, Dorthe Christensdatter Eskou i Næstild. Han døde den 19. februar 1801 i Bostrup, og blev begravet på Lyby kirkegård (knap 78 år gammel).

Han blev trolovet den 6. november 1755 og gift den 3. december i ~~Balling~~
Volling kirke med

Ane nr. 21:

Maren Andersdatter Abildgaard, der blev født 1724 i Sdr. Andrup og døbt i Ramsing kirke den 20. august samme år, båret af Niels Pedersen Abildgaards kone, Anne Christensdatter Høstgaard. Fadderne var: Peder Nielsen i Sønder Andrup, Peder Christensen Høstgaard i Balling, Mads i Nittrup (Balling sogn), Mads Jensens hustru, Maren Pedersdatter Abildgaard i Revsgaard i Volling sogn, og Anders Svenstrups hustru i Grove (Brøndum sogn).

Hun var datter af Anders Pedersen Abildgaard og hustru Dorthe Christensdatter Høstgaard, Sdr. Andrup, Ramsing sogn. Hun døde den 17. januar 1775 i Bostrop og blev begravet på Lyby kirkegård (51 år gammel).

Christen Jensen blev, efter sin hjemmedøb den 12. marts 1723 fremstillet i Oddense kirke den 1. maj samme år, båret af mormoderen, Helvig Hansdatter. Fadderne var: Christen Jørgensens hustru,

Mette Erichsdatter i Eskiær, Mads Frelausens hustru i Ramsing og Villads Jensens hustru.

Christen Jensen var gift tre gange. 1. gang blev han trolovet den 28. februar 1754 med *Else Olufsdatter*, der var født den 10. august 1720, datter af Oluf Christensen, »Vestergaard« i Oddense sogn, de blev viet den 26. maj samme år i Oddense kirke.

Forloverne var: Christen Jensens stedfar, Jesper Christensen, Næstild og dennes tidligere husbonde, Will Christensen, på Vinderup. Else Olufsdatter døde allerede året efter (uden at efterlade sig børn), hun blev begravet den 21. juli 1755 på Oddense kirkegård, 34 år gammel. Knap 4 måneder efter Else Olufsdatters død, blev Christen Jensen trolovet med *ane nr. 21, Maren Andersdatter Abildgaard*.

I dette ægteskab fødtes syv børn:

1. *Else Christensdatter*, født i Bostrup og døbt den 28. november 1756 i Lyby kirke. Hun blev trolovet den 24. september 1782 med Hans Christensen fra Kåstrup Oddense sogn.

2. *Anders Christensen*, født 1758 i Bostrup og døbt den 19. februar samme år i Lyby kirke. (Se ane nr. 10, side 42).

3. *Jens Christensen*, født i Bostrup og døbt den 16. september 1759 i Lyby kirke. han blev i en alder af 33 år, som selvejer i Bostrup, gift den 29. maj 1792 i Hem kirke med Else Nielsdatter, der var født den 26. maj 1771, datter af selvejerbonde Niels Jensen Bundgaard og hustru, Inger Nielsdatter Kok (med

kgl. bevilling skete vielsen uden forudgående trolovelse og lysning fra prædikestolen).

4. **Niels Christensen**, blev født i Bostrup, døbt den 29. november 1761 i Lyby kirke. Han var 24 år gammel da han den 31. maj 1785 blev trolovet med den 27-årige Maren Nielsdatter fra Vester Mølbak i Selde sogn, de blev viede den 3. juli samme år i Selde kirke.

5. **Hans Christensen**, blev født i Bostrup og døbt den 22. januar 1764 i Lyby kirke. Han var 34 år da han med kgl. bevilling til vielse uden trolovelse og forudgående tillysning fra prædikestolen, blev gift den 11. oktober 1798 i Selde kirke med den 28 årige Else Michelsdatter, der var halvsøster til broderen, Niels Christensens hustru, Maren Nielsdatter.

6. **Peder Christensen**, blev født 1765 i Bostrup og døbt den 4. juni samme år i Lyby kirke. I en alder af 34 år indfandt han sig den 20. maj 1799 hos pastor Stjernholm i Roslev præstegård sammen med enken Maren Nielsdatter i Hestbæk, Rybjerg sogn. Han nævnes da som ungkarl af Bostrup, og parret angav at de havde givet hinanden ægteskabsløfte, hvilket de begge »stadfæstede« med deres hænders underskrifter.

Da Peder Christensen fra Bostrup i 1799 rykkede ind i gården »Hestbæk«, kom han ind i nogle af Sallinglands på daværende tidspunkt, mest dominerende storbondeslægter.

7. **Dorthe Christensdatter** blev født 1768 i Bostrup og døbt den 6. november samme år i Lyby kirke. Hun døde som lille.

Christen Jensen i Bostrup, fremtræder i det lys historien kan kaste over ham, som én af slægtens mest virksomme mænd. Jordegods og penge forstod han at samle, og i sine tre ægteskaber og for sine syv børn, har han uden tvivl været en god og omsorgsfuld ægtemand og familiefader, men de oplysninger der foreligger om ham, tegner kun et omrids af den dygtige og rige bonde, og røber hun lidt om hans åndelige kvaliteter, der naturligvis godt kan have været tilstede, uden at de har manifesteret sig i samtidige eller senere optegnelser.

Der kan næppe være tvivl om, at han, med al sin virkelyst og sammes udfoldelse i merkantil retning, har arvet sine væsentligste anlæg fra sin moders slægt. Eskou'erne var ivrige handelsmænd, og foruden morbroderen Hans Christensen Eskou, der i sine yngre dage sikkert havde pløjet søen, ikke alene som sømand, men også som handelsmand, var hans moders halvbroder, Christen Pedersen Eskou, bosat i Skive, og drev der en stor forretning.

Der var energi i slægten Eskou, og Christen Jensen synes at have fået sin gode part af samme. 1732 Da faderen, Jens Erichsen, druknede i 1832, var Christen Jensen kun ni år gammel, men to år senere fik han og hans søskende uden tvivl i Jesper Christensen, en særdeles god og omsorgsfuld stedfader, der, på trods af sin egen søn, Jens Erichsen Jesper-

sens fødsel i 1739, ikke glemte sine stedbørns ve og vel. Jesper Christensen købte i 1753 to sammenlagte gårde i Bostrup med ialt 6-6-1-0 hark. af en Hans Thomasen, som selv havde ejet og beboet den ene af disse gårde, mens stuehuset af den anden nedlagte gård endnu stod tilbage. Som bestyrer af disse to sammenlagte gårde, der ved salget til Jesper Christensen blev betragtet som én gård, anbragte denne sin 30-årige stedsøn, Christen Jensen, men allerede året efter røbede denne sin trang til uafhængighed ved at købe Michel Rhodevalds gård i Næstild på 4-0-3-2 htk. og samtidig giftede sig med den 34-årige Else Olufsdatter fra Vestergaard i Oddense, hvor hun var født 1720 som datter af Oluf Christensen. Stedfaderens gård i Bostrup, hvortil Christen Jensen førte sin hustru, må dog have behaget ham mere end hans selverhvervede gård i Næstild, da han ved magelæg afstod sidstnævnte til Jesper Christensen mod at få den af ham selv beboede gård på 6-6-1-0 htk. i Bostrup i eje, der indtil 1788, da sønnen Hans Christensen overtog den, blev hans faste bopæl.

Christen Jensens 2. hustru, Maren Andersdatter Abildgaard døde i Bostrup og blev den 17. januar 1775 begravet på Lyby kirkegård, 51 år gammel. Kort tid forinden havde Christen Jensen erhvervet sig kgl. bevilling til at den længstlevende af dem måtte hensidde i uskiftet bo, og om denne (han eller hun) ønskede det, kunne foretage skifte sammen med slægtninger på begge sider, uden øvrighedens mellemkomst (samfrændeskifte).

Forinden havde Christen Jensen købt og overdraget flere forskellige større og mindre gårde og huse til sine børn, således får sønnen Jens Christensen i 1785 en gård på 6-0-1-0 htk. i Bostrup, som fra gammel tid havde hørt under hovedgården i Bustrup sogn. Denne hovedgårds tidligere ejer, kammerråd Peder Skow havde i 1776 overdraget gården til sin søn, Mogens Skow, der imidlertid kom i besiddelse af Volstrup (Hjerm herred), hvorfor han i 1787 solgte Bustrup til sin broder, landvæsenskommisær og kammerråd Matthias Skow. Ved overtagelsen af Volstrup synes Mogens Chr. Skow at have haft økonomiske vanskeligheder, hvorfor han på et tidligt tidspunkt begyndte at afhænde nogle af sine fæstegårde i Salling. Derved fik Christen Jensen gården, som han i 1785 overdrog til sin søn, Jens Christensen, som så købte den til selveje i 1786. Omkring denne tid foregik den, for den danske landbostand så betydningsfulde udskiftning af fællesskabet. Hver mand fik sin jord nogenlunde samlet i stedet for, som tidligere, at have den spredt på 10-15-20 steder. Det blev et vældigt fremskridt i selvstændighed for den enkelte bonde, der nu kunne dyrke sin jord, som han ville, uafhængig af naboejerne.

Men udskiftningen gav også mulighed for, og anledning til, en omfattende handel med jord og gårde, og Christen Jensen i Bostrup var én af dem, der benyttede sig af lejligheden. I 1788 købte han såle-

des to gårde med hartk. 1-7-3-2 og 3-7-0-1, i Bostrup samt et jordløst hus samme sted for ialt 920 rdl. Sælgeren var Jochum Tolstrup på hovedgården Hostrup, Lem sogn, der 1766 havde købt denne gård med underliggende bøndergods. Den ene af disse købte gårde, solgte Christen Jensen senere til dens påboende fæster, Jens Christensen, medens han for 750 rdl. havde afhændet sin egen gård i Bostrup på 8 htk. til sønnen Hans Christensen, selv tog han ophold på den anden gård med htk. 3-7-0-1. I årenes løb havde Christen Jensen erhvervet sig forskellige jordløse huse i Bostrup, og i forbindelse med disse, foreligger der fra den 31. august 1788, en skriftlig meddelelse fra ham til fuldmægtig Laust Juul på amtsstuen i Skive. Bortset fra oplysning om husene, giver dette brev tillige et indtryk af Christen Jensens skrivefærdighed. Brevet, der var skrevet med faste, sikre træk, lyder således:

»Welædle Hr. Fuldmægtig Laust Juul.

Angaaende Di 6 Huuse som ieg lod andteigne hos ham, Di 3 Deraf Wil ieg giærne hand lod min Søn Hans Christensen Indteigne for, som hand selv Eier.

Bostrup den 21. Augusti 1788,

Deris Welwillige tienner Christen Jensen«.

I 1789 står Christen Jensen og sønnen, Hans Christensen, som ejere af seks jordløse huse, et af disse er ubeboet, de øvrige fem beboes af Maren Pedersdatter, Christen Smalende og Karen Lausdatter, Anne Moier og Anne Lauridsdatter, Kirsten Bach, samt Kiersten Hvingel og Karen Kusk.

I 1795 forøgede Christen Jensen ved køb af justitsråd Chr. Lange på Eskiær sit ejende hartk. i Bostrup med 4-7-0-1. Dette blev senere lagt ind under Jens Christensens gård, »Bostrup Østergaard«, hvis hartk. nu blev 10-7-1-1. Året efter sluttede Christen Jensen sin sidste store handel, idet han i 1795 i forening med sønnen, Jens Christensen og dennes svoger, Esper Sørensen i Lyby, af justitsråd Chr. Lange på Eskiær for 10.000 rdl. købte Lyby kirke med tiender og tilliggende bøndergods, samt Lyby sogns kongerug- og havretiende. Pengene tilvejebragtes på den måde, at de tre interessenter tilsammen personlig udbetalte 2600 rdl. og resten 7500 rdl. låntes i den kgl. kreditkasse mod pant i tienderne. Lyby kirketiende var ansat til 14 tdr. 2 skp. 2 fdk., 2 alb. hartk. og kongetiende (rug og havre) til 8-2-2-1. Hertil kom så hartkornet af de ejendomme, der skyldte til kirken, hvilket beløb sig til 6-3-3-1, ialt 29-0-1-0 htk.

Tiendekøb var iøvrigt et rent spekulation, da det var umuligt at beregne hvordan indkomsterne ville falde. Tiender tages i kærven på marken, det dårlige med det gode, hvis avlen var ringe eller høsten vanskelig, kunne det blive småt med, hvad man fik ud af den, og det kunne være meget besværligt at få den hjembragt fra markerne.

Imidlertid var den tid ikke fjern, da man næsten

overalt indgik overenskomster om en anden måde at yde tiende på, men det kunne de tre spekulanter ikke vide i 1796, selvom de måske nok regnede med en sådan mulighed.

Christen Jensen havde også på et tidspunkt før 1781 forpagtet hovedgården Hegnet i Tøndering sogn, og denne forpagtning må nok også betragtes som en spekulation fra Christen Jensens side, men den har sikkert været stærkt medvirkende til at øge hans rigdomme. Desværre kan det ikke findes på hvilke betingelser forpagtningen er indgået. Hovedgården Hegnets bøndergods lå spredt i Tøndering, Durup, Nautrup, Sæby, Rydbjerg, Thorum, Ramsing og Sevel sogne og udgjorde tilsammen i hartk. 286 tdr., 5 skp., 0 fdk., ½ alb. ager og eng samt 7-3-2-0 htk. mølleskyld.

Hegnets fæstegods i Sevel sogn bestod dog kun af Trandum kirkegård med 11-1-3-0 htk., der var hovfri, men hvis to fæstebønder hver i årlig landgilde skulle svare: 20½ skp. rug, 1½ svin, ½ får, ½ gås, 20 læs tørv og 2 skl. i afløsning for gæsteri.

Ritmester Müller på Hegnet tegner sig som en særdeles human mand, der ikke veg tilbage for at hjælpe sine undergivne fæstebønder med korn og penge eller give dem henstand med landgildeydelse, når det tiltrængtes, men landbrug havde han vist ikke megen forstand på, og dette kan have været årsag til, at han på sine ældre dage forpagtede gården ud til Christen Jensen fra Bostrup, der bedre forstod at drive en gård. Der findes intet tegn på at Christen Jensen er flyttet til hegnet i forpagtningstiden, men det er sandsynligt, at han har ønsket at få nogle af sine fem sønner ind under større forhold, end gården hjemme i Bostrup kunne byde dem. I alle tilfælde kom sønnen, Anders Christensen, da han var 19 år gammel, (det er ane nr. 10, side 42) til Hegnet for at passe på sagernes gang der og tage del i arbejdet, hvortil kom, at han så tidligt som muligt fik lært hvordan man ordner tingene i en større drift.

Desværre gik Tøndering gamle kirkebog tabt ved Durup præstegårds brand 1792, men den unge Anders Christensen fra Bostrup, synes på Hegnet hurtigt at være blevet kendt med den ca. ni år ældre enke, Anne Andersdatter (f. ca. 1749), idet parrets første barn, datteren Maren Andersdatter, blev født ca. 1778. Det næste barn, en søn, der blev født på Hegnet ca. 1781, blev ved dåben opkaldt efter ritmesteren, og kom til at hedde Christoffer Müller Andersen.

Ritmester Müller på Hegnet døde den 7. april 1781, efter at han den 19. januar samme år havde overdraget gården med dens underliggende bøndergårde, til sin eneste søn og arving, løjtnant Selio Georg Müller (Født på Hegnet 1761) ved denne overdragelse (19. januar 1781) underskrev »Anders Christensen Bostrup« som vitterlighedsvidne, men efter ritmesterens død knap 3 måneder senere, synes han at være blevet på Hegnet.

Faderen Christen Jensens forpagtning har muligvis været afgrænset til kun at være i ritmesterens levetid. Endnu samme år viste der sig imidlertid pludselig en mulighed for en betydelig mere selvstændig tilværelse for Anders Christensen, der nu med hustru og to børn vel længtes efter at få foden under eget bord.

Den 5. november 1781 kunne man i »Viborg samler« læse følgende meddelelse, indrykket i bladet af Axel Rosenkrantz de Lassen til Astrup i Salling: »Tvende mig tilhørende Bøndergaarde, Over Saustrup og Neder Saustrup kaldet, beliggende i Salling, Woddence sogn, af Hartkorn 17 tdr., 2 skp., 2 fdk., 2 alb. lader jeg stille til offentlig Auction Onsdagen den 28. November førstkommende Kl. 10 Formiddag, udi Hr. Byefoged Selmers Gaard i Schive, først hver for sig, derefter begge samlede og om fornøjelig Bud skeer til den Højstbydende bortselge efter de Conditioner, som på Auctionsstedet bliver bekendtgjort, der ellers forinden kan faaes til Eftersyn hos velbemeldte Hr. Byefoged Selmer, saavel som og her paa Gaarden, hvor Vedkommende iligemaade behager at adressere sig, som maatte være til Sinds under Haanden at ville tilforhandle sig ovenmeldte tvende Gaarde før Auctionen. Meldes ellers til Underretning, at Neder Saustrup er uden Beboer, forsynet med Saadan Bygning, som nyelig indrettet, er smuk og meget beqvem til en honet Families Beboelse og til denne Gaard forretter Fæsteren af Over Saustrup en Deel Hoverie foruden den Landgilde han svarer.

Astrup den 27. okt. 1781 *A. R. de Lassen.*

Christen Jensen fra Bostrup mødte op ved auktionen i byfoged Selmers gård i Skive den 28. november 1781 og fik som højstbydende begge de omtalte Saustrupgårde tilslået for 1550 rdl. Heraf beregnes 600 rdl. som bud for Over Saustrup 6-2-1-0, for hvilket beløb sønnen Niels Christensen, der da var 20 år gammel, blev indskrevet og fik auktionsskøde udstedt.

Budet på Neder Saustrup, hartkorn 10-4-3-1, samt 0-3-2-1. Kirkeskyld til Oddense kirke var på 950 rdl. og for dette beløb blev Anders Christensen, der var 23 år gammel, indskrevet og fik udstedt auktionsskøde. Niels og Anders Christensen skulle først overtage de to Saustrupgårde i marts 1782. Tilsyneladende fulgte der ingen besætning med i handelen. Christen Jensens 2. hustru, Maren Andersdatter Abildgaard, døde, som før nævnt, i 1775 og blev begravet på Lyby kirkegård, 51 år gammel. Forinden havde Christen Jensen erhvervet sig kongl. bevilling

på at den længstlevende måtte sidde i uskiftet bo. Men et årstid efter Maren Andersdatter Abildgaards død lod Christen Jensen dog et skifte foretage, sikkert på grund af at han agtede at gifte sig igen. Han tilkaldte sin broder, Jens Jensen i Bajlum, og sin afdøde hustrus broder, Peder Andersen Abildgaard i Sønder Andrup, og i forening med dem foretog han en opgørelse af boets værdi. Denne omfattede gården i Bostrup med hartk. 6-6-1-0, samt engen i Næstild og et hus, med ind- og udbo, blev dette vurderet til 1150 rdl. Dertil lagde Christen Jensen selv 50 rdl., således at når hans halvpart af boet var fradraget, kunne der blive 600 rdl. til deling mellem datteren Else og de fem sønner, så der kunne blive 100 rdl. til hver.

Christen Jensen ville udbetale børnenes arv, så snart der kunne findes lejlighed til at få pengene anbragt på renter hos en solid låntager. Han opfordrede broderen og svogeren til at bestrebe sig på at få dem sikkert anbragt, for at renterne så snart som muligt kunne komme børnene tilgode.

Af denne forhandling fremgår det, dels at det i disse tider var vanskeligt at få penge anbragt på renter under god sikkerhed, og angående Christen Jensens forhold kan man slutte, at en betydelig del af boets beløb var rede penge eller obligationer siden han straks kunne udbetale arven. Da det ikke i skiftet er specificeret, kan det ikke ses, hvilken værdi selve gården i Bostrup blev ansat til.

Christen Jensens 3. hustru hed **Maren Jepsdatter** (»Maren Jeps«) og var født ca. 1740, altså henvend 17 år yngre end sin mand. Hvornår og hvor dette ægteskab er indgået, er, trods megen søgen, ikke fundet, heller ikke om Maren Jepsdatters herkomst. I dette ægteskab fødtes ingen børn. Ved folketællingen 1787 findes Christen Jensen og Maren Jeps, som selvejer bønderfolk i gården i Bostrup, sammen med sønnerne Hans og Peder Christensen. Christen Jensen var en meget foretagsom mand, og har været på færde alle vegne, ved udskiftningssager og vurderinger, ligesom han talrige gange optrådte som fadder ved barnedåb og forlover ved trolovelser, og der er ingen tvivl om at han altid tænkte på sine børns ve og vel.

Ved folketællingen 1801 var han og hans hustru Maren Jeps, til huse hos sønnen Hans Christensen og dennes hustru, Else Michelsdatter i Bostrup, og her døde Christen Jensen få dage efter og blev den 19. februar 1801 begravet på Lyby kirkegård, 78 år gammel.

Hans enke, Maren Jepsdatter, døde også i Bostrup og blev den 14. april 1807 begravet på Lyby kirkegård, 67 år gammel.

Andreas Ellermann og Johanne Hansdatter Møller

(forældre til ane nr. 11, side 42)

Ane nr. 22:

Andreas Ellermann blev født ca. 1716 i Randers, han var søn af Anders Ellermann og hustru, Johanne Madsdatter. Han døde den 16. november 1792 i Nykøbing på Mors.

Som ung kom han til Skive, hvor han lærte skrædderfaget og her blev han den 8. september 1751 trolovet og viet i Lem kirke den 8. oktober samme år med pigen

Ane nr. 23:

Johanne Hansdatter Møller, der blev født 1722 i Bustrup Mølle og døbt den 22. marts samme år, båret af dets moster. Fadderne var: Jens Pedersen af Hastrup, Christen Erichsøn, Jens Nielsøn, Kirsten Pedersdatter og Mette Sophie.

Johanne Hansdatter Møller var datter af møller Hans Nielsen og hustru, Else Christoffersdatter i Bustrup Mølle. Hun døde den 31. maj 1765 i Viborg og blev under klokkeringning begravet ved Sortbrødresogns kirkegård (kun 43 år gammel).

Andreas Ellermann nævnes ved sit giftemål med Johanne Hansdatter Møller i 1751 som skrædder og husmand i Skive, men 1. april 1752 tilskøder hans svigerfader, Hans Nielsen Møller, ham et hus med jord i Skive by, som stedsønnen Christoffer havde haft, men ikke længere kunne klare.

Senere flyttede Andreas Ellermann og hans hustru, Johanne Hansdatter Møller, med deres to børn til Viborg, hvor han den 4. maj 1756 får borgerskab og her fortsætter han med skrædderfaget.

I Andreas Ellermann og Johanne Hansdatter Møllers ægteskab var der seks børn:

1. **Johanne Christine Ellermann** blev født 1752 i Skive og døbt den 26. juni i Skive kirke, båret af pastor Worsøes hustru, Bolette Birgitte Kenter. Fadderne var: Byfoged Dorchæus, byfoged Sommer, Monsieur Rounstrup, Rasmus Vindes hustru, Maren Nielsdatter Møller og farver Spenstrups kones søster, Engel Darret.

Johanne Christine Ellermann blev den 15. oktober 1779 som »Pige fra Kanikestræde« gift i Vor Frue Kirke i København med ungkarl og hosekræmmer Mads Andersen Fønnesbech, efter at denne den 12. oktober havde betalt 4 rdl. i kapulationsafgift til København magistrat.

Brudgommen stammede fra gården Fønnesbech i Ikast sogn, Hammerum herred og var født ca. 1754. Han var ved sit giftemål en mand på 25 år, men havde allerede i 1775 fået borgerskab som hosekræmmer i København. I lighed med mange andre bønderkarle fra Jyllands hedeegne, havde han taget »Tværsækken« med hjemmestrikkede uldvarer på nakken og var draget ud i verden, for ved salg af dis-

se varer at tjene penge, hvilket også i høj grad lykkedes for de fleste.

Naturligvis var disse hosekræmmerne med deres energiske handelsvirksomhed en torn i øjet på hovedstadens velrenommerede Silke- og Klædekræmmerlav, der stadigvæk klagede over hosekræmmerens indgreb i dets medlemmers lovbeskyttede rettigheder, og der taltes hårde ord om »Den pengeelskende Jyde, der snu nok betjente sig af Lejligheden, forlod Ploven, tog Strømpeposen paa Ryggen, agerede Bissekræmmer og drev Landet om med deres Kram, velvidende at han ved denne sin Omløben kunne fortjene mere end ved at dyrke Jorden«.

Retssager og smædeord hjalp dog kun lidt, og nogle af disse hosekræmmerfamilier kom efterhånden til at udgøre hovedstadens førende handelselite, hvilket ikke mindst gjaldt Fønnesbech'erne fra Ikast.

Mads Andersen Fønnesbech boede sammen med sin hustru, Johanne Christine Ellermann i mange år som hosekræmmer i Store Kongensgade 28 i København, men i folketællingen 1801 omtales Mads Andersen Fønnesbech som »forhen Hosekræmmer«. På trods af sin unge alder har han opgiver sin handelsvirksomhed, hvilket skyldtes en varig svaghed, der den 12. marts 1809 gjorde ende på hans liv. Dette bekræftes af følgende annonce i »Københavns Kongelig Adresse - contains alene privilegerede Efterretninger« for den 14. marts 1809 (nr. 137), som meddeler:

»Efter flere Aars Svaghed har det behaget Gud den 12'te dennes kl. 9 en halv om morgenen, at bortkalde min gode Mand M. A. Fønnesbech Senior i sit 55 Aars Alder, dette skylder jeg Familie og Venner at bekientgiøre, beder disse og enhver at forskaane mig for al Condolance.

København den 13. Martii 1809.

Johanne Christine Fønnesbech, født Ellermann«.

I Johanne Christine Ellermanns moster, Inger Hansdatter Møllers testamente af 3. april 1805 var der tilskrevet »Handelsmand Mads Fønnesbech i København« 200 rdl., som han på sin hustru »Stine Ellermann's« vegne skulle arve, og disse penge kan nok være kommet til nytte, da Johanne Christine Ellermann efter sin mands død var blevet alene. Hun findes senere som boende i Wimmelskafte 22, hvor hun endnu 1818 nævnes som Hosekræmmerenke, men i 1823 som Silke- og Klædekræmmer. I 1825 var »Madame J. K. Fønnesbech's« bopæl i Pilestræde 122 og her forblev hun til sin død den 1. september 1835.

»Kjøbenhavns Kongelig Adressecontours alene privilegerede Efterretninger« den 7. september 1835 (nr. 210) bragte følgende dødsannonce:

»Træt af Livets Møie og i den høye Alder af over 83 Aar, indgik til et bedre Liv, den 1' september denne Aar, min Tante, Madame Johanne Christine Fonnesbech, født Ellermann, Enke efter min forlængst afdøde Farbroder, M. A. Fonnesbech Senior, hvilket herved sørgerligt Bekiendtgjøres for Slægt og Venner. Tillige takkes Hs. Højærværdighed, Hr. Provst Holm for den over Hende holdte skønne Tale, og enhver af de ærede Herrer, der ledsagede Hende til hendes sidste Hvilested.

Paa Familiens og Egne Vegne
Fonnesbech.«

2. **Hans Ellermann** blev født i Skive den 23. december 1753 og døbt i Skive kirke den 27. december dette år.

Han døde i Skive og blev den 30. december 1755 begravet på Skive kirkegård, 2 år gammel.

3. **Vilhelm Ellermann** blev født i Skive den 18. december 1755 og døbt den 21. december dette år. Han blev, ligesom sin fader, skrædder, og nævnes i 1781 som boende i Skjærris, der var en lille skov ved Grinderslevkloster, hvilken Mads Bjørn, der var ejer af Grinderslev Hovedgård fra 1763 - 1788, ifølge sin beretning 1785 havde »fredet og elsket meget, med med Ergencuis ofte befunden, at mange af de unge smaa Træer bliver borte uden Nytte for mig, uagtet jeg dog holder en Skovfoged, som jeg ikke har bebyrdet med andet end at passe på dem.« Denne skovfoged var Vilhelm Ellermann.

I folketællingen 1787 nævnes han som skrædder og husmand, men i 1801 findes han som gårdmand i Rybjerg by med sin hustru, Ellen Sørensdatter og deres to børn, Hans (21 år) og Johanne (12 år).

Han er uden tvivl blevet et offer for statsbankerotens økonomiske efterveer, idet han nævnes »af

Grinderslev« da han den 24. august 1823 sammen med Niels Jensen, Breum var forlover for sin søsterdatter, Anne Andersdatter, som blev gift med Hans Christensen af Mogenstrup, (ane nr. 4-5). Vilhelm Ellermann døde den 2. juli 1843 som almisselem i Godrum, Grinderslev sogn. han var da 89 år gammel.

4. **Else Marie Ellermann** blev født i Viborg (»Ellermann Skreeder's Pigebarne«) og døbt i Viborg Graabrødre kirke den 23. marts 1758.

Hun opholdt sig i Lem i Salling, da hun den 23. marts 1789 på »Straden« i Vester Lem blev trolovet med enkemand Anders Christensen i Neder Sautrup Oddense sogn. (Se ane nr. 11, side 42).

5. **Inger Marie Ellermann** blev født den 24. oktober 1760 i Viborg, hjemmedøbt, og senere fremstillet i Viborg Graabrødre kirke. Men da hun ikke nævnes i mosteren, Inger Hansdatter Møllers testamente i 1805, er hun uden tvivl død før dette tidspunkt.

6. **Hans Ellermann** blev født den 24. juni 1763 i Viborg og døbt i Graabrødrekirken.

I Inger Hansdatters testamente den 3. april 1805 nævnes han som boende i »Dietmarsken« og der blev tilskrevet hans børn 200 rdl.

Andreas Ellermanns hutru, Johanne Hansdatter Møller, døde i Viborg og blev den 31. maj 1765 begravet på Sortbrødre kirkegård under klokkeringning (kun 43 år gammel).

Kort tid efter sin hustrus død flyttede Andreas Ellermann fra Viborg - til Nykøbing på Mors, her fortsatte han med skrædderprofessionen, og giftede sig igen med Anna Andersdatter, der var født i 1728.

Andreas Ellermann døde i Nykøbing på Mors og blev den 16. december 1792 begravet på Nykøbing kirkegård (76 år gammel).

Anders Hansen og Christen Hansens Tipoldeforældre

(forældre til ane nr. 19, side 46)

Ane nr. 38:

Bertel Hansen er formentlig født i Mogenstrup by, Grinderslev sogn, da han den 1. juni 1707 får fæstet på en halvgård i Mogenstrup by efter sin afdøde fader, **Hans Bertelsen**, halvparten af gården var på 1-6-3-2½ tdr. hartk., hvoraf han til rette tider skal betale skyld og landgilde, som sædvanligt efter jor-

debogen, gjøde og dyrke jorden og iøvrigt være husbonden hørig og lydlig i alle forhold.

Eskjær gods den 1. juni 1707, **Werner Parsberg**.

I ægteskabet var der datteren:

Maren Bertelsdatter, født ca. 1709 i Mogenstrup by, Grinderslev sogn. (Se ane nr. 19, side 46).

Jens Erichsen og Dorthe Christensdatter Eskou

(forældre til ane nr. 20, side 49)

Ane nr. 40:

Jens Erichsen, der blev født ca. 1676 i Otting sogn, var søn af selvejergårdmand Erich Pedersen og hustru, Else Simonsdatter. Han døde den 21. februar 1732 og blev begravet på Oddense kirkegård, kun 56 år gammel.

Han blev troløvet den 8. august 1715 og gift i Selde kirke den 13. oktober samme år med

Ane nr. 41:

Dorthe Christensdatter Eskou, der blev født i 1696 i Eskov og døbt i Selde kirke den 19. april samme år, båret af (»min hustru«, d.v.s. sognepræst Jochum Fers' hustru Anika Hyrup) Fadderne var: Jens Mortensen, Povel Eskesen, Michel Eskesen, Niels Eskesen, Jep Michelsen og Christen Madsens hustru. Hun var datter af Christen Eskesen og hustru, Helvig Hansdatter i Eskov, Selde sogn.

Jens Erichsen var gift tre gange, første gang blev han i en alder af 27 år troløvet den 15. november 1703 med Maren Jeppesdatter, der var født ca. 1678 i Næstild, Oddense sogn, hun var datter af Jeppe Nielen Bach og hustru, Anne Pedersdatter, vielsen fandt sted den 25. marts 1704 i Oddense kirke. Ved sit ægteskab med Maren Jeppesdatter fik han svingfaderens selvejergård i Næstild, samt Bolet i Kåstrup i fæste af samme og kom således til at sidde som fæster af ialt 6 tdr., 0 skp., 2 fdk. og 2 alb. harkk.

I dette ægteskab fødtes to børn:

1. **Else Jensdatter**, født i Næstild og døbt den 6. januar 1705 i Oddense kirke.

2. **Erich Jensen**, født den 29. juli 1706 i Næstild, hjemmedøbt, han døde først i september samme år og blev begravet på Oddense kirkegård.

Moderen døde efter denne fødsel og blev den 10. august 1706 begravet på Oddense kirkegård (kun 28 år gammel).

Få år efter Maren Jeppesdatter Bachs død giftede Jens Erichsen sig igen, denne gang med Inger Jensdatter, der var født ca. 1682, men hvornår ægteskabet er indgået, og hvor hun var fra, vides ikke.

I dette ægteskab fødtes også to børn:

1. **Erich Jensen**, født i Næstild og hjemmedøbt den 4. december 1712 og senere fremstillet i Oddense kirke. Han blev gift den 19. februar 1740 i Balling kirke med Kirsten Christensdatter i Neder Mølle i Balling sogn, som dengang vist hørte under Bustrup. Senere findes han som selvejer i Vraa i Balling sogn, her boede han til sin død. Foruden gården i Vraa, ejede han også en gård i Fremmerslev. Han nævnes altid med navnet »Jerrick Møller«. Før sit ægteskab med møllerenken, havde han tjeneste på Bjørnsholt gods-kontor.

2. **Anne Jensdatter**, fødtes i Næstild, hjemmedøbt den 3. december 1713, hun døde tre uger efter og blev 3. juledag begravet på Oddense kirkegård.

Moderen Inger Jensdatter døde den 22. november 1714 og blev begravet på Oddense kirkegård, 32 år gammel.



Det tungeste læs.

Knap otte måneder efter hendes død giftede Jens Erichsen sig igen for 3. gang, og denne gang med Dorthe Christensdatter Eskov, vielsen fandt sted den 13. oktober 1715 i Selde kirke (se foran, ane nr. 41). I dette ægteskab var der syv børn:

1. **Maren Jensdatter**, født den 21. januar 1717, hjemmedøbt og fremstillet i Oddense kirke den 2. februar samme år. Hun blev gift den 23. september i Oddense kirke med Jens Nielsen af Krejbjerggård, som var en stor gård, der ved matriklen 1688 ejedes af landsdommer Chr. Halvorskov til Irup, Hørdum sogn og nævnes da som beboet af ikke mindre end otte fæstebønder, nemlig Anders Jespersen, Søren Jepsen, Peder Jacobsen, Anders Jensen, Jens Laur- sen, Jesper Eskildsen, Peder Christensen og Christen Christensen.

2. **Inger Jensdatter**, født den 26. maj 1718 i Næstild og døbt i Oddense kirke. Hun blev gift den 9. maj 1742 med Peder Sørensen af Nørby i Balling sogn.

3. **Helvig Jensdatter**, født den 24. juni 1720 i Næ- stild og døbt i Oddense kirke. Hun blev gift den 14. juni 1747 i Oddense kirke med Søren Lauritsen af Junget. han var soldat i Hrr. Kaptajn Brockenhuus' kompagni.

4. **Christen Jensen**, født i Næstild, hjemmedøbt den 12. marts 1723 og fremstillet i Oddense kirke den 1. maj i samme år. (Se ane nr. 20, side 49).

5. **Mette Jensdatter**, født den 3. juni 1725 i Næstild og døbt i Oddense kirke. Hun døde 1728 og blev be- gravet på Oddense kirkegård, 3 år gammel.

6. **Anne Jensdatter**, født den 17. februar 1728 i Næ- stild og døbt i Oddense kirke. Hun blev gift den 29. maj 1748 i Oddense kirke med Hans Nielsen fra Bo- strup, Lyby sogn.

7. **Jens Jensen**, født den 4. august 1730 i Næstild og døbt i Oddense kirke. Han blev gift den 4. maj 1760 i Hjerck kirke med Ane Andersdatter af Bajlum.

Da Jens Eriksen døde 1732 og blev begravet på Od- dense kirkegård, kun 56 år gammel, står der i kirke- bogen »Han druknede af Vaade«, men de nærmere omstændigheder ved dette ulykkestilfælde er ube- kendte.

I det lidet vi ved om Jens Erichsen, er der enkelte ting der tyder på, at han har været »noget for sig selv«, og det ikke i en retning man fandt særlig ros- værdig. Der vises ham ikke synderlig tillid i økono- miske sager, og han er måske også i den slags ting noget ligegyldig. Da hans svigermor var død i 1722 og Jens Eriksen var indvarslet til skiftesamling på sin datter Else's vegne, udeblev han fra skiftet, og der indførtes i skifteberetningen ytringer om hans udeblivelse, der lader formode, at hans ligegyldig- hed i den slags forretninger ikke var ukendte. Un- derligt ser det også ud, at han ikke får lov til at vare- tage datterens interesser og bestyre hendes arv, men at formynderskabet og forvaltningen af arven over-

drages til svogeren, Niels Jepsen, endelig er det også påfaldende, at gården han har i fæste i Næstild, ikke sælges eller overdrages til ham, men til hans hu- strus broder, Eske Christensen Eskou, der på dette tidspunkt går ugift hjemme hos faderen i Eskou. På den anden side er det umiskendeligt, at Jens Erich- sen har nydt en ikke ringe anseelse, hans navn fore- kommer ualmindelig hyppigt i kirkebogen som fad- der ved barnedåb og forlover ved bryllupper og ved andre lejligheder, ligesom han i det hele stadig er med i kredsen af de mest ansete mænd på egnen. Han når dog aldrig at blive selvejer, men må nøjes med at være fæster under sin svigerfar og derefter under tre forskellige af sine svogre. men hans børn får en god opdragelse og de bliver alle anbragt i gode stillinger, hans interesser er hovedsagelig gået i åndelig retning og hans tragiske død øger den interesse der knyttes til ham efter drukneulykken i 1732. Hans enke, Dor- the Christensdatter Eskou sad da tilbage som fæster under broderen Eske Christensen Eskou, men den 14. oktober 1734 blev hun trolovet med ladefoged Jesper Christensen på Vinderup, der som avlsgård hørte under Rydhave, de blev viede i Oddense kirke den 27. december samme år.

Og i dette ægteskab var der en søn:

1. **Jens Erichsen Jespersen**, født den 21. februar 1739 i Næstild og døbt i Oddense kirke. (Han blev oftest kaldt »Jens Jerrich«).

Jesper Christensen var fra Ølby, Hjerm herred og født i 1696. Han var således 38 år og jævnaldrende med Dorthe Christensdatter, da han i 1734 kom fra Vinderup til Næstild. Efter at være blevet fæster under svogeren Eske Christensen, købte Jesper Christensen gården til selvejer og han synes i alle måder at have været en god stedfader for sin hu- strus børn i 1. ægteskab med Jens Erichsen. Den ældste af disse stedbørn, Maren, var da 17 år, og den yngste, sønnen Jens, var 4 år.

I 1753 købte Jesper Christensen to sammenlagte gårde med ialt 6-6-1-0 hartk. i Bostrup, Lyby sogn og her anbragte han sin stedsøn, Christen Jensen, der da var 30 år gammel og som i 1754 giftede sig med Else Olufsdatter fra »Vestergård« i Oddense. (Se ane nr. 20, side 49).

Jesper Christensen døde i Næstild 1757 og blev be- gravet på Oddense kirkegård, 61 år gammel.

I sit testamente havde han bestemt, at sønnen Jens Erichsen Jepsersens skulle have gården i Næstild, men dennes moder, Dorthe Christensdatter Eskou, synes ikke at være blevet boende på gården i Næ- stild, hendes død er ikke optegnet i Oddense kirke- bog, så hun har sikker taget ophold hos et af de an- dre børn. Hun var i 1757, 61 år gammel, 42 år var gået siden hun ægtede Jens Erichsen i Næstild, og 25 år var svundet siden hans død i 1732.

Anders Pedersen Abildgaard og Dorthe Christensdatter Høstgaard

(forældre til ane nr. 21, side 49)

Ane nr. 42:

Anders Pedersen Abildgaard, var søn af Peder Abildgaard. Han døde i Sønder Andrup i 1750 og blev begravet på Ramsing kirkegård.

Han blev trolovet den 28. januar 1717 og gift i Balling kirke den 9. maj samme år med

Ane nr. 43:

Dorthe Christensdatter Høstgaard, der var født ca. 1684 i Høstgaard i Balling Nyby, hun var datter af gårdmand Christen Andersen Høstgaard og hustru, Ane Pedersdatter. Hun døde hos sønnen, Peder Abildgaard og blev den 20. maj 1763 begravet på Ramsing kirkegård, 79 år gammel.

Medens Høstgaard (nu forsvundet) lå i Balling Nyby, Balling sogn, og første gang findes nævnt ca. 1525 (Høstgardt), fandtes der ingen gård i Ramsing sogn der hed Abildgaard, men der fandtes hele tre gårde i Salling af dette navn, nemlig i Nautrup sogn findes navnet 28/1 1445, og i Lyby sogn nævnt 5/2 1453 og i Lem sogn nævnt den 25. februar 1469 og det er formodentlig i den sidstnævnte gård, Anders Pedersen Abildgaard er født før kirkebogen begynder i 1701.

I deres ægteskab var der seks børn:

1. **Inger Andersdatter Abildgaard**, født i Sdr. Andrup, hjemmedøbt og fremstillet i Ramsing kirke den 24. april 1718. Hun blev trolovet den 15. juni 1741 med Christen Nielsen i Vejby, han døde nogle år efter, og Inger Andersdatter Abildgaard blev anden gang trolovet og gift den 2. august 1753 med Bertel Christensen i Sønder Andrup, men allerede året efter døde hun i barselseng den 4. august 1754.

2. **Anne Andersdatter Abildgaard** blev født i Sdr. Andrup, hjemmedøbt og fremstillet i Ramsing kirke den 3. september 1719.

3. **Peder Andersen Abildgaard**, født i Sdr. Andrup, hjemmedøbt og fremstillet i Ramsing kirke den 13. januar 1721.

4. **Maren Andersdatter Abildgaard**, født i Sdr. Andrup og døbt den 20. august 1724 i Ramsing kirke. Hun blev gift i Balling kirke den 3. december 1755 med selvejergårdmand Christen Jensen i Bostrup. (Se ane nr. 21, side 49).

5. **Mette Andersdatter Abildgaard**, født i Sdr. Andrup og døbt den 17. august 1727 i Ramsing kirke.

6. **Bodil Andersdatter Abildgaard**, født i Sdr. Andrup, hjemmedøbt og fremstillet i Ramsing kirke den 27. november 1729.

Anders Ellermann og Johanne Madsdatter

(forældre til ane nr. 22, side 53)

Ane nr. 44:

Anders Ellermann, det vides ikke, hvornår han er født eller død. Han var gift med

Ane nr. 45:

Johanne Madsdatter, hendes herkomst kendes heller ikke, men de havde sønnen:

1. **Andreas Ellermann**, født ca. 1716 i Randers. (Se ane nr. 22, side 53).

Anders Ellermann og Johanne Madsdatter boede i Randers, hvor de formodentlig havde et håndværk som skomager eller handskemager, eller noget helt andet, der var så mange håndværkere i Randers på den tid der hed Ellermann.

Hans Nielsen og Else Christoffersdatter

(forældre til ane nr. 23, side 53)

Ane nr. 46:

Hans Nielsen, født ca. 1691 som søn af møller Niels Pedersen, og hustru, Maren Andersdatter i Bustrup Mølle, Ramsing sogn.

Han døde i Bustrup Mølle 1779 og blev den 29. september begravet på Lem kirkegård, 88 år gammel. Han blev trolovet den 25. maj 1721 og viet i Lem kirke den 18. juli samme år, med enken efter Niels Pedersen Møller (som var hans stedmor).

Ane nr. 47:

Else Christoffersdatter, der var født ca. 1678. Hun døde i Bustrup Mølle 1761 og blev den 14. maj begravet på Lem kirkegård, 83 år gammel.

Bustrup Mølle hørte fra gammel tid under Mariager Closter og nævnes her i 1457 i Maren Nielsdatter Krabbes testamente. Sankt Mortensaften efterskreb-

ven gods. Bustrupgård og mølle til Mariager Closter.

I 1610 betaler Bustrup Mølle 35 tdr. rug i afgift om året. Og i 1664 skal mølleren i afgift svare 35 tdr. mel og fire svin, som han skal fede.

I 1688 har Bustrup Mølle to overfaldskværne med to sten $2 \times 2\frac{1}{4}$ alen, men det bemærkes at mølledammen er meget forgroet, den står da for hartk. 5 tdr., 2 skp., 2 fdk., 0 alb.

I 1744 betaler Hans Nielsen Bustrup Mølle 48 rdl. i formueskat.

I 1780 har Bustrup to store vandmøller, den ene drejer to kværne, så da er der nok igen blevet velstand i møllen.

I Hans Nielsen og Else Christoffersdatters ægteskab er der tre børn:

1. **Johanne Hansdatter Møller**, født i Bustrup Mølle 1722 og døbt i Lem kirke den 22. marts, båret af dets moster (se ane nr. 23, side 53).

2. **Mette Hansdatter Møller**, født 1723 i Bustrup Mølle.

3. **Inger Hansdatter Møller**, født 1725 i Bustrup Mølle. Da hun den 11. oktober 1771, i en alder af 46 år, blev gift i Lem kirke, nævnes hun som »Mademoiselle Inger Møller af Bustrup«, hun blev da gift med den 36-årige huslærer Christen Lauritsen Smith på Bustrupgård, som da ejedes af kammerråd Peder Skow, der den 15. februar 1771 havde kaldet ham til degn og skoieholder i Lem sogn.

Efter sit giftemål med Inger Hansdatter Møller, byggede Christen Lauritsen Smith en degnebolig i Lem, men efter hans død den 20. februar 1801, flyttede hans enke, Inger Møller, tilbage til Bustrup, hvor hun fik logi hos landvæsenskommissær Matthias Skow, som var søn af før omtalte Peder Skow og ejer af Bustrupgård fra 1787.

Inger Møller døde her i Bustrup og blev den 16. februar 1807 begravet på Lem kirkegård, 82 år gammel.

Hun og hendes i 1801 afdøde mand havde ingen børn, hvorfor hendes efterladte midler ifølge testamentet af 3. april 1805 skulle tilfalde ægteparrets slægtninger, dog med den undtagelse, at Matthias Skow skulle arve hendes møbler.



Vandmøllens indre.

Hun må have været en formuende dame, da alene hendes søster Johanne's børn og børnebørn fik ialt 900 rdl.

Overdragelsesskiøde:

Overgivet af Hans Nielsen Møller udi Bustrup Mølle, til hans svigersøn Andreas Ellermann, borger og



Overfaldsmølle.



Underfaldsmølle.

skrædder i Skive, dateret Skive den 1' april 1752. (Ane nr. 22, side 53).

Jeg underskrevne Hans Nielsen Møller udi Bustrup Mølle i Salling, kendes og hermed for alle tilstår, at som min stiftsøn, Christopher Nielsen Møller, der boede i Skive og endnu der opholder sig, havde tid efter anden af mig erhholdet en anselig forstrækning til hans handelsvirksomhed og afbrændte gårdspladsers opbyggelse, hvorfor han til mig havde udgivet sin forskrivning og panteobligationer af dato 27. novmb. 1749, som findes læst ved Skive Bytings ret, på Capital 500 rdl. og han nu desværre formeldes ulykkelig ildebrand er sat udi så armelig tilstand, og undergigen så slette omstændigheder, at han med tre små uopfødte børn må søge livets ophold hos mig og andre pårørende.

Følgelig bliver dertil at slutte det vil blive ham en umulighed, at udrede renterne og endvidere at kunne betale den til mig skyldigværende Capital på 500 rdl., hvorfor jeg måtte se mig tvungen til stor skade at tiltræde, og i stedet for betaling udi penge, at imodtage det mig af ham til forsikring givne pant, hvorunder var befattet, foruden min stiftsøn, Christopher Nielsen Møllers, heri byen ejende gårdsplads og bygning på byens gades søndre side beliggende, pladsens vestre ende strækker sig til byens port og den østre ende til Peder Møllers afbrændte bygnings plads, som Rasmus Vinde sig nu har tilkøbt. Den derpå stående bygning har til gaden 19 fag, brønd i gården og en liden hytte at sætte en ko i, hvilken bygning og plads med gårdsrum og hauge jord, samt den ager og dette stykke jord af byens fri indmark som er tilliggende. Næst sønden for gårdens plads og hauge, vejen imellem til nord og kirkens jord indstødende til sønder side, samt et læs

eng til øster derfra imellem Hrr. Lars Jensens ejendom til nord og Niels Jensen i Vinde hans ejende ager til søndre side, intet derfra i nogen måde undtagen, men ligesom min stiftsøn, Christopher Nielsen Møller, det købt og eget har, og han nu mig det udi betaling igen har overdraget mig, så tilskøder jeg hermed og afhænder fra mig og mine arvinger til min kjære svigersøn, Andreas Ellermann, borger og skrædder herudi byen og hans arvinger, efterkommere fra mig og min afbemeldte stiftsøn, Christopher Nielsen Møller, ingen af os eller vore arvinger dertil eller udi nogen anden ret eller rettighed efterdags at have, men vi, såvel som vore arvinger, Een for alle og alle eller nogle for een, være bepligtet at fri, frelse, hjemle og tilstå, mens bemeldte Andreas Ellermann og hans arvinger det i alt med rette tilliggende som han og deres nu herefter med rette tilhørende ejendom for hver mands påtale til sikkerhed derom findes denne min skøde tillige med mig underskrevet og forseglet af din bemeldte min stiftsøn. Christopher Nielsen Møller, som dets forrige ejer, da vi og der hos begge er begjærede at Hrr. Christian Essmann og Rasmus Vinde heraf byen til witterlighed vil underskrive og forsegle.

Schive den 1' April 1752.

Hans Nielsen Møllers hustru, Else Christoffersdatter, døde i Bustrup Mølle 1761 og blev den 14. maj begravet på Lem kirkegård (83 år gammel).

Hans Nielsen Møller blev gift igen i oktober samme år i Krejbjerg kirke med den 33 årige Margrethe Pedersdatter af Krejbjerg. Hans Nielsen Møller døde i Bustrup Mølle, Ramsing sogn og blev den 29. september 1779 begravet på Lem kirkegård (88 år gammel).

Anders Hansen og Christen Hansens tip-2-oldeforældre

Hans Bertelsen og N.N.

(forældre til ane nr. 28, side 54)

Ane nr. 76:

Hans Bertelsen var født i Holstebro. Vi ved ellers ikke noget om ham, udover at han får fæste på en

halvgård til Eskiær gods den 16. februar 1704, og dette fæste overtager hans søn, Bertel Hansen, efter faderens død i 1707.

Erich Pedersen og Else Simonsdatter

(forældre til ane nr. 40, side 55)

Ane nr. 80:

Erich Pedersen er ude tvivl født i Otting. - Omkring 1650 var der kun tre selvejergårde i Otting og den ene ejedes af Maren Christensdatter, der sikkert var enke og sandynsligvis Erich Pedersens moder - og at han arvede gården efter hende. At det forholder sig således, bestyrkes derved, at han lader to døtre kalde Maren. Han døde ca. 1684 i Otting. Og har var gift med

Ane nr. 81:

Else Simonsdatter, der sikkert også var født i Otting, hun var datter af Simon Bertilsen, der også var selvejergårdmand i Otting. Hun døde ca. 1694 i Otting.

Der fødtes mange børn i ægteskabet og vi kender navne på otte af dem, og de var fødte i Otting imellem 1662 - 1680.

1. **Peder Erichsen**, han fik den ene selvejergård efter moderens død.

2. **Simon Erichsen**, han fik den anden af selvejergårdene efter moderens død, og han døde i Otting 1731.

3. **Mette Erichsdatter**, født ca. 1673. Hun blev gift med Christen Jørgensen, en meget anset og mægtig mand, der var ridefoged hos Verner Parbjerg, ejer af Skivehus, Eskjær og Astrup, Christen Jørgensen boede på en gård i Eskjær under Skivehus. Mette Erichsdatter døde 1732.

4. **Jens Erichsen**. Han fik også en selvejergård, men den var beliggende i Frammerslev.

5. **Jens Erichsen**, blev født ca. 1676, han blev i 1703 gift med Maren Jeppesdatter og fik da fæstet på svigerfaderens selvejergård i Næstild. (Se ane nr. 40, side 55).

6. **Maren Erichsdatter**. Hun blev gift med fæstergårdmand Melchior Pedersen i Otting, han var fæster af matr. nr. 7, der hørte under Skivehus.

7. **Maren Erichsdatter**. Hun blev gift med Jens Villadsen i Frammelev.

8. **Anne Erichsdatter**. Om hende ved vi kun, at hun af og til optræder som fadder, ved barnedåb hos sine søskende.

Erich Pedersen ejede en gård i Otting, der ved matriculeringen 1662 blev ansat til hartk. 5 - 3 - 1 - 1 og fik matr. nr. 4. Af hartkornet hørte de tre skp., det såkaldte »Herlighedshartkorn« under Skivehus. Dette betød, at ejeren af Skivehus, Chr. Gjedde, havde visse rettigheder over gården i Otting, bl.a. ret til jagt og fiskeri og ret til at oppebære visse bøder for mulige forseelser, der blev begået på gården. Til gengæld havde han så forpligtelse til at bekoste retsforfølgelsen, hvis der på gården eller dens ejendom blev begået større forbrydelser.

Herlighedsejeren trådte i mange henseender i øvrighedens sted i retsstridigheder, ellers havde han ikke noget at sige over beboerne.

Foruden sin egen gård, drev Erich Pedersen en anden gård i Otting, matr. nr. 16 af hartk. 8 - 5 - 1 - 1, som han havde i fæste, denne gård ejedes af adelsdamen Sophie Staverskov til Spøttrup, af denne gård skulle han betale i landgilde to ørtug (å 12 skp.) rug - to ørtug byg (å 14 skp.) og to ørtug havre (å 28 skp.), to pund smør, et svin, en skovvogn, afhentning af et læs træ, f.eks. i skovene ved Silkeborg, et stk. fødenød (et stk. kvæg, der af fæstebonden skulle fodres for godsejeren).

Sophie Staverskov havde erhvervet denne gård ved skøde af 24/2 1651 fra Søren Seefeld til Viborggaard.

I matriklen 1683 står Erich Pedersen og Else Simonsdatter som ejere af gårdens bondeskyld, de må således før 1683 have købt den til selveje og er derved blevet regnet for en af hin tids fornemste mænd. Desværre ved vi ikke ret meget om Erich Pedersen, hans barndom og ungdom faldt under de to frygtelige svenskerkrige 1643-45 og 1659-60. Han har set landet blive hærget og folket mishandlet af de forfærdelige horder, som disse krige førte ind i landet. Han har også oplevet den store omvæltning, som enevældens magt var, men det er tvivlsomt om frugterne deraf har tiltalt ham.

De store skatter fik jordejerner til at ramle, den ene efter den anden, og da regeringen indså, at der måtte gøres noget for at holde resten over ende, gav man i 1670 herremændene skattefrihed for sædegårdene, men selvejerne fik ingen støtte, tværtimod. I over 100 år derefter opkrævedes skatten med en rdl. og tre mrk. pr. tdr. hartk. lige til 1813, foruden forskellige særskatte, der dog var af kortere varighed, således flæskeskatten under den store nordiske krig først i 1700. De store klagede over det, og da man så sig nødsaget til at hjælpe dem, blev det på selvejerbøndernes bekostning. Én af deres bedste indtægtskilder, »studefedningen«, blev dem også frataget.

Ved kongl. anordning af 27. december 1687, forbød det bønder, præster, fogeder og møllere at opfede staldøksner, hvilket alene skulle være sædegårdsejerne og købstadsboerne forbeholdt.

I 1688 blev matriculeringen fra 1662 ændret, så Erich Pedersens gårdes hartk. blev sat ned, for nr. 4, fra 5 - 3 - 1 - 1 til 4 - 4 - 1 - 2, og ligeledes for nr. 16 fra 8 - 5 - 1 - 1 til 6 - 1 - 1 - 1.

I matrikelprotokollen 1688, står begge gårdene opført under Erich Pedersens enke, Else Simonsdatter.

SELVEJERE I FORDUMS TID

For en nutidsbetragtning er selveje med fuld dispositionsret over gård og ejendom, den eneste tilfredsstillende besiddelsesform, men en sådan besiddelsesform er forholdsvis ny. Selvejerne var i gamle dage stærkt indskrænkede i deres ret til at disponere over deres ejendom, dette gjaldt såvel driften som handel med jorden, meget få gårde var udenfor landsbyens almindelige jordfællesskab, under fællesskabet bestemtes driften ikke af den enkelte mand, men af alle bymændene i forening, hvadenten de var ejere eller fæstere. Fremskridt var derfor vanskelige. - Dengang lå alle bøndergårdene inde i byen, og deres jorde lå udenfor, dette var delt op i smalle agre, så de allesammen kunne få noget af det bedste jord, og ligeså med det ringere. men det resulterede i, at ingen f.eks. kunne begynde at høste før de andre også var færdige dertil.

Ejendomsretten var heller ikke ved selveje helt den tilfældige besidders, men tildels også slægtens. Ejeren kunne ikke uden videre sælge gård eller jord til hvem han ville, men måtte først på lovbestemt vis falbyde den til slægtninger og dette skulle ske vidnefast på tre efter hinanden følgende tider. Ville da ingen af slægten overtage ejendommen, kunne han sælge den til andre.

Havde han fået ejendommen med sin hustru, havde hendes slægt forkøbsret, og var den sammenstykket, således at hustruen havde medbragt noget af jorden og han en anden del, da kunne han kun disponere over sin egen arvejord. Hvis han ønskede at afhænde noget af sin kones jord, måtte han afstå ligesåmeget af sin egen jord for hendes slægts skyld. Slægten havde også krav på, at han drev sin gård forsvarlig, forsømte han ejendommen og lod den forfalde, kunne slægten klage over ham og han kunne dømmes til at overlade gården til en anden af slægten.

Før enevældens tid 1660, var selvejerbønderne ene om at betale skat til kongen. Adelen var skattefri. Antallet af selvejere var for 300 år siden meget ringe, lige fra middelalderen af, da hovedparten af landets bønder må antages at være selvejere, var standen for hvert århundrede skrumpet ind. Oprindeligt måtte en bonde kun erhverve et begrænset areal jord, men adelen, som skulle være rede til at ofre liv og blod, fik den særret, at den måtte erhverve så megen jord den orkede, og i løbet af få slægtled, havde de fornemste adelige slægter fået skrabet uhyre mængder af jord sammen på få hænder. Der blev ofte fra kongernes side gjort forsøg på at hindre overgang af bondejord til adelig gods, og der kom da en lov, som bestemte at adelen ikke måtte erhverve mere bondejord, men konger der ville stå sig godt med adelen, indrømmede ofte undtagelser fra denne lov.

I de urolige og retsløse tider i middelalderen, steg kirkens magt over sindene. Bekymrede for deres sjæles frelse gav mangfoldige selvejere deres gårde til kirken, som sjælegaver, der skulle fri dem fra skærsildens pine. Ved reformationen gik kirkens og gejstlighedens jord over til kronen (kongen) og denne havde i tidens løb fået mange af de gamle bondejendomme under sig. Kongen havde ret til alt herreløst gods, også jord. Når en slægt uddøde uden nære arvinger, tilfaldt jorden kongen. I krigstider forsvandt ofte hele slægter, ligeså når egne rantes af pest, blev mange gårde øde og tilfaldt således kongen, al udyrket jord, skove, moser, heder og kær samt alle fiskedvande tilhørte kongen, selvom der var indrømmet bønderne en slags brugsret dertil.

De få selvejergårde, der på Chr. IV's tid endnu var tilbage, kunne under fredelige forhold nok have haft udsigt til at holde sig som selveje. Men så kom svenskekrigene. Den hærgning der ved dem gentagne gange gik over landet, udslettede mange slægter, og det herreløse gods tilfaldt kronen.

Da landet efter krigene skulle genrejses, og stænderne havde givet kongen enevældig magt, indførtes for første gang en almindelig jordskat, der ramte adelen ligesåvel som selvejerne. men den virkede rigtignok også kraftig til at bringe mange gårde i kongens hænder.

Beskatningen blev så tyngende, at ikke alene de adelige godser, men også en mængde selvejere, måtte give op under den, og ofte blev de gode egne ramt hårdest. Sallings gode jord havde fået meget hartkorn på sig, og mange af denne landsdels selvejere måtte i de følgende år på grund af skatterestancer lade kongen tage deres gårde. I Otting sogn var der i 1650 endnu 3 selvejergårde, men i 1680 var der kun én tilbage, og denne ejedes af Erich Pedersen, (ane nr. 80, side 60) skriver I. C. Hansen.

Ægteskab mellem adelige og selvejerbørn var strengt taget forbudt, men forekom dog af og til. Selvejerbørn søgte oftest giftemål med selvejerbørn, det kunne dog også ske, at de blev gift med fæsteres børn, men så skulle fæsteren helst høre under kirken eller et præsteembede, disse stod som regel i anseelse betydeligt over en almindelig fæster under herremænd.

Der fandtes i Salling mange fæstegårde, der som strøgods ejedes af fjerntboende rigmænd, disse fæstere kunne næsten regnes i klasse med selvejere, de var fri for hoveri og som regel velsituerede, mens selvejerne ofte var fattige. Der var indenfor bondestanden en tydelig standsforskel, og det der dannede skellet var den frie selvstændige stilling i langt højere grad end formuen, selvom denne naturligvis også spillede en rolle, navnlig under den frygtelige stavnsbåndperiode fra 1735 - 1788, synes man at have et klart blik for at »frihed er bedre end guld«.

Christen Eskesen og Helvig Hansdatter

(forældre til ane nr. 41, side 55)

Ane nr. 82:

Christen Eskesen blev født ca. 1637 i Eskov, Selde sogn, søn af fæstegårdmand Eske Christensen, Eskov. Han døde i Eskov og blev den 23. maj 1703 begravet på Selde kirkegård, 66 år gammel.

Han var 55 år gammel, da han besluttede at gifte sig med

Ane nr. 83:

Helvig Hansdatter, der var født ca. 1671, (og var 34 år yngre end sin mand (Christen Eskesen)). Hun døde i Eskov og blev den 10. september 1745 begravet på Selde kirkegård, 74 år gammel.

Stedet for deres vielse og Helvig Hansdatters herkomst er ikke fundet, men to af hendes søskende kendes, nemlig søsteren Malene Hansdatter, der opholdt sig i Eskov, da hun den 12. april 1700 blev gift med Eske Jensen i Aasted, og broderen, Knud Hansen, opholdt sig også i Eskov, da han i 1704 stod fadder til søsteren, Helvig Hansdatters søn Christen Pedersen, men da han i 1716 stod fadder samme sted, boede han i Skive, og nævnes som Monsieur Knud Hansen.

Efter 1664 er Eskov, fra at være fæstegård under Kjeldgård, kommet i Bolle Luxdorps besiddelse. Denne var kgl. mayest. oversekretær og stammede fra gården Løgstrup i Fiskbæk sogn, Nørlund herred, Christen Eskesen må da have fået fæstet på Eskov, og efter sin fader, Eske Christensens død 1680, køber han Eskov til selveje, da markbogen over gårdens jorder, dateret »Eschougaard den 9. juni 1683«, meddeler: »Es Schouf Gaard hvørpaa residerrer Christen Eskesen, huilchen Gaard hand hafuer kiøbt af ædle Monsieur Glychstorf, Hans Kongl. Mayestæts Ober Sechreterer og fornte Christen Eskesen tilforn Eschougaard, skal nu efter sit Kiøbbrevs Anvisning dertil være Proprietair«. Gården har syv års indtægter, hvilket bliver tilsæt første år med byg - andet år med rug - tredje og fjerde år med havre og hviler så i tre år. Til gården findes ildebrand og tørveskær til fornødenhed, men ingen lyngslet. Hans (d.v.s. Christen Eskovs plovredskab og vogntømmer) må han købe afhente seks mile borte og for penge betale. Her findes vel et fiske-dræt, som for 50 år siden har været nyttigt og brugt til gården, men siden den tid intet brugt og befinder at være igen falden med Steen og Grud. Ellers befinder sig ingen anden herlighed eller comoditeter. Til mølle at lade føre sit brødkorn har han om sommeren en miles vej om vinteren ¼ miles vej. Hvert år kunne Christen Eskesen avle 5½ læs godt hø og tre læs mosehø, og på overdrevet var der græsning til to høveder, men på udlægsjorden til otte høveder.

I den nye matr. 1688 blev Eskovs hartk. nedsat fra 13 tdr. til 9-7-2-1 tdr. Christen Eskesen sad således på sin ejendomsgård Eskov og var »hans egen tjener«, der ikke havde nogen herremand over sig, men endnu i ca. 12 år forblev han ugift.

I Christen Eskesen og Helvig Hansdatters ægteskab var der fire børn:

1. **Hans Christensen Eskou**, født i Eskov og døbt den 26. november 1693 i Selde kirke, han var i sin ungdom sømand og blev gift først i 1730'erne med enken Karen Klemmensdatter, der ejede en gård i Skive, og her fødtes deres eneste barn: Christen Hansen. (se trusselsagen fra Skive, nedenfor).

2. **Dorthe Christensdatter Eskou**, født i Eskov og døbt den 19. april 1696 i Selde kirke. (Se ane nr. 41, side 55). Hun blev gift med Jens Erichsen i Næstild.

3. **Eske Christensen Eskou**, født i Eskov og døbt den 16. oktober 1698 i Selde kirke. Han købte i 1727 Jens Erichsens fæstegård i Næstild på 4-2-2-2 harth., men først i 1746 blev han gift i Selde kirke med Sophie Nielsdatter, hun var datter af Niels Møller i Selde.

4. **Christian Christensen Eskou**, født i Eskov og døbt den 18. december 1701 i Selde kirke. Han boede i Nykøbing på Mors, da han den 13. januar 1736 blev gift i Thisted kirke med mademoiselle Ane Marie Lauritsdatter Langgård.

»TRUSSELSSAGEN FRA SKIVE«

Hans Christensen Eskou's hustru Karen Klemmensdatter var næppe i det daglige en blid natur, thi da Hans Christensen Eskou en dag uden hendes viden og samtykke solgte gården i Skive, blev hun så rasende, »At hun i Hastighed og Overilelse havde udtalt nogle Undsigelsesord over Byen«, men slige mordbrandstrusler var i disse tider en farlig sag. Hun blev anklaget for sine formastelige ord og blev dømt til livsvarigt tugthus. Dette skete i 1742 og da hun i en halv snes år havde siddet i Viborghus, blev hun overflyttet eller rømte til København, og herfra skrev hun til tugthuset om »At være fri for yderligere Straf og få udleveret de Ejendele hun havde derinde.« Sagen blev indberettet til regeringen, hvis undersøgningsprotokol inderholder følgende referat:

»Supplikantinden er dømt til at arbejde i tugthuset hendes livstid, men skulle hun ved »Kgl. Naade blive befriet«, da indskærper Bispen (Wöldike i Viborg) og Amtmanden (With i Viborg) Regeringen »At det bliver hende forment at komme til Skive, for ikke at øve de af hende den tid brugte formastelige trusler. Hun har nu fundet lejlighed til at undvige, og da hun har udholdt arrest i 10 år og tilstår de

hende da af munden udfaldne ord, så beror det på kgl. dispensation, om hun må frigøres på ovenstående conditioner, allerhelst da hun efter tugthusdirektør Dyssels beretning har tabt det bedste af sit syn og i så måde ej er Tugthuset til nytte«.

Det hun har indbragt, siger Dyssel, består af to gamle dyner, en pude og et lagen, alt ikke én daler værd, som efter tugthusets skik er givet hen til to andre arrestanter at ligge på, (den 11. dec. 1752). Kongens resolution forelå den 21. januar 1753: »Saa giver Vi Eder nu herpå tilkjende, at Vi allernaadigst ville have dispenseret og bevilget, at bemeldte Karen Clemmensdatter, maa fremdeles for videre Tugthusstraf for berørte hendes Forseelse allernaadigst være forskaanet, og at hun maa forblive udi sin Frihed, dog at ifald hun sig oftere udi Schive skulle indfinde, hun da uden videre Lov og Dom udi Tugthuset skal indsættes, der Livstid at forblive.«

Om Hans Christensen har været medvirkende ved sin hustrus flugt, og været hende behjælpelig med ansøgningen, vides ikke, men da hun var blevet benådet, lejede han et lille hus til hende i Hjarbæk, Vorde sogn, som tilhørte Rektor Arff ved latinskolen i Viborg. Det ser ikke ud til, at hverken han eller sønnen er flyttet sammen med hende.

Hans Christensen Eskou var da 60 år, men på trods

af at han var blevet til års, tog han stadig hyre til søs, hvilket man får en forestilling om ved at læse følgende uddrag af en opgørelse fra købmand Christen Kaarsberg i Skive: »1762 den 8' maj hyrede jeg Hans Christensen Eskou til at fare med vores Fartøj to rejser, til at forrette drengsarbejde, og derfor skulle jeg give ham 16 rigsdaler«. »Drengsarbejde« på søen blev altså hans lod på de gamle dage, men han var dog også ind imellem på landjorden. Således var han med som vitterlighedsvidne, da broderen Eske Christensen Eskou den 5. februar 1759 skødede Eskov til søstersønnen, Christen Jensen i Bostrup.

Christen Eskesen Eskou døde i Eskov den 23. maj 1703, og året efter den 16. januar 1704 blev enken, Helvig Hansdatter gift med Peder Sørensen, hvis herkomst ikke er fundet.

Deres børn var:

1. *Christen Pedersen Eskou*, født den 21. december 1704.
2. *Anne Pedersdatter Eskou*, født den 19. februar 1708.
3. *Søren Pedersdatter Eskou*, født den 30. juni 1716.
4. *Maren Pedersdatter Eskou*, født den 30. juni 1716.

Peder Pedersen Abildgaard og hustru N.N.

(forældre til ane nr. 42, side 57)

Ane nr. 84:

Peder Pedersen Abildgaard, er født ca. 1661 (efter aldersangivelsen ved hans død).

Han døde i Sønder Andrup i 1714 og blev den 2. december begravet på Ramsing kirkegård (53 år gammel).

Peder Abildgaard den yngre, er sikkert søn af Peder Abildgaard, der døde i Sdr. Andrup 1706 og den 9. marts blev begravet på Ramsing kirkegård, 93 år gammel.

Det er ikke meget vi ved om Peder Pedesen Abildgaard, kun at han boede i Sdr. Andrup, hans hustrus navn kendes ikke, men vi kender navnene på fire af deres børn:

1. *Anders Pedersen Abildgaard*, født ca. 1690 i Sdr. Andrup. Han blev gift med Dorthe Christensdatter Høstgaard. (Se ane nr. 42, side 57).

2. *Niels Pedersen Abildgaard*. Han blev gift den 24. oktober 1717 i Balling kirke med Anne Christensdatter Høstgaard, som var søster til broderen, Anders Abildgaards hustru.

3. *Else Pedersdatter Abildgaard*. Hun blev gift med Poul Laursen Morsing i Ramsing.

4. *Maren Pedersdatter Abildgaard*. Hun blev gift med Mads Revsgaard i Øster Revsgaard i Wolling sogn.

Christen Andersen Høstgaard og Ane Pedersdatter

(forældre til ane nr. 43, side 57)

Ane nr. 86:

Christen Andersen Høstgaard, født ca. 1648 i Høstgaard i Balling Nyby. Han døde i Høstgaard i 1731 og blev begravet på Balling kirkegård (83 år gammel). Han blev trolovet den 23. marts 1681 og viet i Sahl kirke den 8. juni samme år med

Ane nr. 87:

Ane Pedersdatter, der blev født ca. 1656 i Aal, Sahl sogn, hun var datter af fæstergårdmand Peder Lauritsen i Aal. Hun døde i Høstgaard i 1734 og blev begravet på Balling kirkegård, 78 år gammel. Christen Andersen Høstgaard boede i Høstgaard, der lå i Balling Nyby og havde 7 tdr., 5 skp. hartkorn, så det var en temmelig stor gård.

I Christen Andersen Høstgaard og Ane Pedersdatters ægteskab var der syv børn, men da Balling kirkebog først begynder 1704 og kun sønnen, Anders Christensen Høstgaards døb 1705 er indført, må det formodes, at han er det yngste barn.

1. **Peder Christensen Høstgaard**, født ca. 1690, han fik fæstet på en del af jorden fra Høstgaard, samt en udmarksjord fra Ballinggaard, så både han og broderen, Anders Christensen Høstgaard, fik samme hartkorn, der ifølge en hartkornsspecifikation 1758 var på hartk. 5-6-3-2½. Han døde 1738 (48 år gammel).

2. **Mette Christensdatter Høstgaard**. Hun blev gift med Peder Nielsen i Sønder Andrup, Ramsing sogn.

3. **Dorthe Christensdatter Høstgaard**, født 1684 i Høstgaard, Balling sogn. Hun blev trolovet den 28. januar 1717 og gift den 9. maj samme år med Anders Pedersen Abildgaard (vielsen fandt sted i Balling kirke). Se ane nr. 43, side 57).

4. **Anne Christensdatter Høstgaard** blev trolovet den 29. januar 1717 og gift 24. oktober samme år i Balling kirke med Niels Pedersen Abildgaard i Sønder Andrup, Ramsing sogn. (Han var broder til Dorthes mand Anders). Ægteparret flyttede senere til Bajlum, Hjerik sogn.

5. **Bodil Christensdatter Høstgaard**. Hun blev gift med Mads Christensen i Nittrup, Balling sogn.

6. **Kirsten Christensdatter Høstgaard**. Hun var gift to gange, 1. gang med møller Thomas Pedersen i Balling Neder mølle, og 2. gang med Erich Jensen fra Næstild, Oddense sogn.

7. **Anders Christensen Høstgaard**, født 1705 og døbt den 1. juni samme år i Balling kirke.

Han blev trolovet den 10. marts 1734 med Karen Christensdatter i Hvidbjerg ved Skive og viet i Hvidbjerg kirke den 23. maj samme år.

Han fik fæstet på en part af fødegården Høstgaard på 5-6-3-2½ hartk., og da broderen, Peder, døde 1738, blev han formynder for dennes børn.

Der fortælles om Christen Andersen Høstgaards sønnesøn, Peder Andersen Høstgaard, der var født i Balling 1731 og som blev gift med Anne Sørensdatter Bach fra Hem. → 1781

Da sønnen Søren blev født i 1810, nævnes ægteparret som indsidere i Brøndum. Senere boede familien i Jatrup, Sevel sogn.

Men da hans faders fødegård i Balling Nyby i 1821 var til auktion, indestod der 704 ridsdaler i den (en arv, som Peder Høstgaard og hans to søstre skulle dele), dem forlagte Peder og den ene svoger, Niels Nielsen, nu at få udbetalt.

Peder Høstgaard boede da som gårdmand i Sevel, (d.v.s. på Stubbergaard Hovedgaards mark), hvor han stadig boede ved moderens død i 1832, men før 1840 måtte han forlade denne gård (Nørre Bederholm) og flyttede ind i et hus på Trandum hede, hvor han endnu boede i 1862.

Sine sidste dage tilbragte han og hans hustru, Anne Sørensdatter Bach som fattiglemmer i Djeld, og her døde de begge to, henholdsvis 1869 og 1873.

På hans hustomt på Trandum hede groede der i mangfoldige år usædvanlig mange Blåhat (Knautia Arvensis) og det hed sig, at »Per Salling« (Peder Andersen Høstgaard) havde forhekset jorden på det omtalte sted.

Overleveringen har også knyttet hans navn til hin sene aften i Søndermølle Mølle, da han og nogle flere havde spillet kort så længe, at Fanden selv kom tilstede.

Niels Pedersen og Maren Andersdatter

(forældre til ane nr. 46, side 57)

Ane nr. 92:

Niels Pedersen Møller, født ca. 1660 efter aldersangivelse ved hans død.

Han døde i Bustrup Mølle og blev den 12. april 1720 begravet på Lem kirkegård (60 år gammel).

han var gift to gange, første gang i 1690 med

Ane nr. 93:

Maren Andersdatter, der var født ca. 1646. Hun døde i Bustrup Mølle den 12. januar 1711 og blev begravet på Lem kirkegård (65 år gammel).

I dette ægteskab var der sønnen

Hans Nielsen, født ca. 1691 (se ane nr. 46, side 57).

Efter Maren Andersdatters død, giftede Niels Pedersen Møller sig med Else Christoffersdatter, der var født ca. 1678.

I dette ægteskab var der fire børn:

1. **Johannes Nielsen**, født 1712 i Bustrup Mølle.

Han døde 1718 og blev begravet på Lem kirkegård.

2. **Peder Nielsen**, født 1715 i Bustrup Mølle.

3. **Maren Nielsdatter**, født 1717 i Bustrup Mølle.

4. **Christoffer Nielsen**, født 1719 i Bustrup Mølle.

Niels Pedersen Møller døde 1720 og blev den 12. april begravet på Lem kirkegård (60 år gammel).

Året efter, den 29. maj blev Else Christoffersdatter trolovet med sin mands søn, Hans Nielsen og viet den 18. juni 1721.

Anders Hansen og Christen Hansens tip-3-oldeforældre

Peder N.N. og Maren Christensdatter

(forældre til ane nr. 80, side 60)

Ane nr. 161:

Maren Christensdatter er muligvis født i Otting sogn. Anno 1650 fandtes der kun tre selvejergårde i Otting sogn, og Maren Christensdatter var ejer af

den ene, hvornår hun var blevet enke og hvad hendes mand hed, ved vi ikke.

Men vi mener, Maren Christensdatter er mor til

1. **Erich Pedersen**, (se ane nr. 80, side 60).

Simon Bertilsen - hustru ukendt

(forældre til ane nr. 81, side 60)

Ane nr. 162:

Simon Bertilsen, det vides ikke, hvornår han er født, men han nævnes som fæstegårdmand i Otting sogn i 1650, hans hustru's navn kendes ikke, men de havde datteren

1. **Else Simonsdatter**, som blev gift med Erich Pedersen, der overtog fæstet på gården i Otting sogn. Den var da på 8 tdr., 5 skp., 1 fdk. og 1 alb. hartkorn. (Se ane nr. 81, side 60).

Eske Christensen - hans hustru ukendt

(forældre til ane nr. 82, side 62)

Ane nr. 164:

Eske Christensen blev født ca. 1602. Han boede i Eskov, Selde sogn.

Han døde i Eskov i 1680 og blev begravet på Selde kirkegård 78 år gammel. Han er sikkert blevet gift ca. 1636, men hans hustrus navn er ikke nævnt, derimod har vi navne på seks af deres børn, nemlig:

1. **Christen Eskesen**, blev født ca. 1637 i Eskov, Selde sogn. Han blev gift med Helvig Hansdatter. (Se ane nr. 82, side 62).
2. **Anne Eskesdatter** blev født ca. 1637 i Eskov, Selde sogn, måske tvillingsøster til Christen Eskesen.
3. **Michel Eskesen** blev født ca. 1639 i Eskov, Selde sogn. Han blev gift med Kirsten Jepsdatter.
4. **Else Eskesdatter** blev født ca. 1640 i Eskov, Selde sogn. Hun blev gift med Jens Nielsen, Lendum, Selde sogn.
5. **Poul Eskesen** blev født i Eskov, Selde sogn. Han blev gift med Gjertrud Hansdatter.
6. **Niels Eskesen** blev født ca. 1655. Han fik fæstet på gården Eskov efter sin fader, Eske Christensen.

Ved Floutrup i Sallings nordligste sogn Selde ligger gården Eskov, der første gang nævnes i et mandtal fra 1610 som »Esschouff« som uden tvivl har sit navn efter én på stedet i længst forsvunden tid udbredt bevoksning af Esketræer.

Selde by og det meste af sognet hørte i middelalderen under gården Kjeldgaard, der tilhørte Viborg Bispestol og som havde fået sit navn efter en hellig kilde i gårdens umiddelbare nærhed. I 1578 ejedes den af adelsmanden Ove Juel, i hvis slægt den endnu var ved matriklen 1664, da den ejedes af Jørgen Rosenkrantz på Sorø.

Ved indretning af nævnte matrikel, der er dateret »Hald Slot den 2. august 1664« boede bonden **Eske Christensen**, der var født ca. 1602 i Selde by, som fæster under Kjeldgaard.

Eske Christensens årlige ydelser i Landgilden til

Kjeldgaard var da: to tdr. rug, to tdr. havre, en svin, en skovvogn, en fødenød, fire snese ål, et lam, en gås, to høns og dertil kom så, at Eske Christensens gård hvert år skulle levere fire tdr. byg (kirkebyg) til Selde kirke.

Ydelserne til Kjeldgaard blev i matriklen ansat til værdien af 5 tdr., 0 skp., 2 fdk., 2 alb. hartkorn. Kirkebyggen blev ikke indregnet i gården ansættelse af hartkorn.

Der var to fæstebønder på Eskou, foruden Eske Christensen var der salig Knud Sørensen enke, Marren Christophersdatter, men hendes landgildeydelse var betydelig større, nemlig 13-0-2-2 hartk.

Gæstriafigiften peger tydeligt på, at gården i middelalderen havde pligt til at modtage bispen eller medlemmer af hans følge med heste, når han var på besøg i Salling. Her ved skov og strand med udsigt over den friske Limfjord, var stedet jo også velegnet til ophold for datidens dignatorer, og der har sikkert allerede fra middelalderen hvilet et vist fornemt præg over gæsterigården Eskou. De fire snese ål, som såvel Eskou som Eske Christensen i Selde by og flere andre på egnen, hvert år skulle yde i Landgilde til Kjeldgaard, røber at bønderne langs Sallings kyster fra gammel tid, foruden jordbruget, i udstrakt grad har dyrket fiskeriet i Limfjorden. Men også den gang var fiskerigrænsen en kilde til splid, og det var i 1687 navnlig »nogle folk fra Agger sogn i Refs Herred, Thy« som sammen med andre, de tog med sig, det hele år så længe kulden og frosten ikke hindrede det, brugte Pulsvod gennem hele Limfjorden. (Se Skive årbog 1969). Trods alle protester, fortsatte denne trafik dog langt ned i tiden. Som et vidnesbyrd om Limfjordens nærhed kan meddeles, at der søndag den 24. november 1709 på Selde kirkegård blev begravet »en død mand, som blev fundet ved Eskou land«. Han var sikkert druknet under fiskeri på Limfjorden.

Eske Christensen døde i Eschou i 1680 og blev begravet på Selde kirkegård (78 år gammel).

Peder Abildgaard - hans hustru ukendt

(forældre til ane nr. 84, side 63)

Ane nr. 168:

Peder Abildgaard født ca. 1613, muligvis i Sønder Andrup i Ramsing sogn. Han døde 1706 og blev begravet på Ramsing kirkegård, 93 år gammel.

Hans hustrus navn kendes ikke, men der var en søn **Peder Pedersen Abildgaard**, født ca. 1661 i Sønder Andrup, Ramsing sogn. (Se ane nr. 84, side 63).

II AFSNIT

Bodil Marie Nielsdatter

OG

hendes forslægt

*Anders Andersen Søndergaards forslægt
på mødrene side.*



Bodil Marie Nielsdatter

Ane nr. 3:

Bodil Marie Nielsdatter, blev født den 29. august 1840 i Søgård, Sevel sogn, hjemmedøbt samme dag og fremstillet i Sevel kirke 15. november samme år, frembåret af pigen Else Jensdatter (barnets moster) fra Vridsted. Fadderne var: gårdejer Christen Jensen og hustru fra Vridsted, gårdejer Jens Christensen, Søgård og boelsmand Peder Nielsen Stærdahl, Søgård.

Hun var datter af gårdejer Niels Laursen og hustru, Ellen Jensdatter i Søgård. Bodil Marie Nielsdatter blev konfirmeret i Sevel kirke den 15. april 1855 med karakter mg for både kundskab og opførsel. Hun døde den 20. august 1891 i Søndergaard, Djeld, Sevel sogn og blev begravet på Sevel kirkegård, knap 51 år gammel. (Dødsårsag: Tuberkulose).

Før sit giftemål havde Bodil Marie Nielsdatter forskellige pladser som tjenestepige på egnen, således flytter hun fra Sahl i 1860 til Råe i Sevel og 1862 igen fra Råe til Handbjerg, men 1864 er hun atter hjemme hos moderen, Ellen Jensdatter i Søgård, der var syg og døde i februar samme år. Derefter flyttede Bodil Marie igen til Sahl, og her opholder hun sig, da hun i november 1864 bliver viet i Sahl kirke til gårdejer Anders Hansen i Søndergaard, Djeld, Sevel sogn. (Det er sikkert fordi begge hendes forældre er døde, vielsen foretages i Sahl kirke og ikke i Sevel kirke, som jo er begges hjemsgn). Og den 7. november samme år flytter Bodil Marie Nielsdatter som gift kone fra Sahl til Søndergaard i Djeld.

Se også under Anders Hansen og Bodil Marie Nielsdatter i første afsnit (side 13).

Niels Laursen og Ellen Jensdatter

(forældre til ane nr. 3, side 69)

Ane nr. 6:

Niels Laursen, født 12. september 1797 i Haderis, Haderup sogn, hjemmedøbt samme dag, og han blev den 5. november samme år fremstillet i Haderup kirke, frembåret af Jens Clausens datter i Vridsted.

Niels Laursen var søn af gårdmand Laust Jensen og hustru, Maren Nielsdatter, »Grønkiær« i Haderis. - Og han blev konfirmeret 25. april 1813 i Haderup kirke. Ifølge lædsrullen var han 1816 - 19 år gammel, 64 tommer høj, tjenlig rytter, men 1819 står der »lægelig benskade, overdraget til amtet«, (d.v.s. han er overflyttet til hjælpetropperne).

Niels Laursen blev gift i Vridsted kirke den 22. marts 1837 med pigen:

Ane nr. 7:

Ellen Jensdatter, der blev født den 6. marts 1808 i Vridsted, hjemmedøbt og fremstillet i Vridsted kirke den 18. april frembåret af dets moster Kirsten, mormoderen, Bodil Sørensdatte. Hun døde den 14. februar 1864 og blev begravet på Vridsted kirkegård, knap 56 år gammel.

Ellen Jensdatter var datter af gårdmand og sognefoged Jens Christensen og hustru, Bodil Sørensdatte i Vridsted.

Ellen Jensdatter tjente i 1836 i Vridsted Præstegård, men flyttede derfra til Vroue Præstegård, hvor hun var kokkepige til sit bryllup den 22. marts 1837.

Både i Vridsted og Vroue præstegård tjente også Niels Laursen på samme tid som Ellen Jensdatter. Efter brylluppet flyttede de ind i en gård i Søgård, Sevel sogn, det var den 4. april 1837. Gården købte de af Jørgen Frandsen i Søgård, Sevel sogn, og der blev skrevet både skøde og købekontrakt, som havde følgende ordlyd:

KIØBEKONTRACT:

Jeg underskrevne gårdmand, Jørgen Frandsen i Søgaard, Sevel sogn, tilstår herved at have solgt til Niels Laursen, Haderis, Haderup sogn, min ejende og påboende gård i Søgaard, Sevel sogn, af hartkorn 2-2-3-1¼ på følgende vilkår:

1. Køberen modtager gården til 1. april næst, i den stand, som samme nu befindes, og med gården overleveres 1 møgvogn med tilbehør, 1 par Leyer og Skraw, 1 Greb, 1 Skovl, 1 Spade, 1 Høle, 1 Rive, 1 Fork, 1 Fiskefanger, 1 Kist, Alt i brugbar stand. - Så skal også overleveres på Hjallet i det østre Huus, 1 læs Hø, ½ trave Havre, 1 god trave Halm, og hvad der kan leveres derudover tilhører Kiøberen.

2. Den accurerede kiøbesum er 300 Rdl. rede Sølv, hvoraf de 200 betales til Snapsting 1837 uden Renter. De øvrige 100 Rdl. kan med Creditors samtykke blive stående i Ejendommen mod 1. Prioritet og Renter fra Snapsting 1837.

3. Sælgeren forbeholder sig den østre stue til beboelse til 1. november 1837, samt plads og foder og

græs til 1 Ko til samme tid, og 4 skp. Rug af afgrøden 1837, der leveres ham til Mortensdag sm. år.

4. Sælgeren betaler alle skatter og avgifter af gården, som måtte være til Restance fra forrige år, men fra 1. januar 1837 og fremdeles, betaler Køberen alle skatter og Bankrenter. Derimod betaler Sælgeren en $\frac{1}{4}$ del af den Kongeavgift som i året 1837 pålignes til Skole og Fattigvæsenet, men Korn og præstationer in natura udredes af Køberen.

5. Sælgeren betaler det stemplede papir til Skiødet og Skrivepengene, men Køberen betaler Tinglæsning og $\frac{1}{2}\%$ afgift.

Således contraheret bekræftes med underskrift.

Søgaard by, Sevel sogn den 5. Februar 1837.

Jørgen Frandsen, Niels Laursen.

Til vitterlighed

Niels Chr. Jensen, Jens Jacobsen.

Det tilståes af unge Hofmann Møller, at have modtaget 200 Rbdl. Sølv, skriver Tohundrede Rigsbankdaler Sølv, hvilket herved protokolleres den 28. Juni 1837. *Hofmann Møller*

SKIØDE

Jeg underskrevne gårdmand *Jørgen Frandsen* af Søgaard by, Sevel sogn, skøder og overdrager herved til *Niels Laursen* af Haderis, Haderup sogn, i overensstemmelse med købekontract af dato 5. Februar d. år, min ejende og påboende gård i Søgaard by, af hartkorn, 2 tdr. 2 skp. 3 fdk. $1\frac{1}{4}$ alb. med det i købekontracten nævnte ind- og udbo. Og da nu den accorderede købesum 300 Rbdl. r. sølv, skriver trehundrede rigsbankdaler rede Sølv, er mig af køberen sikret, så tilskøder jeg ham hermed fornævnte gård i Søgaard by med hartkorn som anført, og med de samme herligheder og rettigheder, forhæftelser og byrder, hvormed jeg selv hidtil havde ejet samme ifølge skiøde af 18. febr. 1828 tinglæst 25. april sm. år, samt iøvrigt på de conditioner, som er anførte i denne købecontract.

Til bekræftelse under min hånd i 2 vidners overværelse.

Søgaard by, Sevel sogn d. 30. juni 1837.

Jørgen Frandsen

Til bekræftelse:

S. Bosserup

Hofmann

I Niels Laursen og Ellen Jensdatters ægteskab var der seks børn:

1. *Jens Nielsen*, født 7. maj 1838 i Søgaard, hjemmedøbt og den 5. november fremstillet i Sevel kirke. Jens Nielsen var fæstehusmand i Hedegård, Sevel sogn og han var gift to gange. Hans første hustru, Ane Dorthe Jensdatter, var fra Ejsing sogn. Efter hendes død blev han gift anden gang med Ane Kirstine Christensen, Jens Nielsen var sammen med sin hustru fadder ved syv af Bodil Marie og Anders Hansens børns dåb i Sevel kirke.

2. *Bodil Marie Nielsdatter*, født 29. august 1840 i



Laurs Nielsen.

Søgaard, hjemmedøbt, og den 5. november fremstillet i Sevel kirke, frembåret af Else Jensdatter i Vridsted, som var barnets moster. (Se ane nr. 3, side 69).

3. *Kiersten Nielsdatter*, født 5. januar 1844 i Søgaard, hjemmedøbt dagen efter. Hun døde den 2. april samme år og blev begravet på Sevel kirkegård, knap 3 måneder gammel.

4. *Laurs Nielsen*, født 21. juni 1845 i Søgaard, hjemmedøbt, og den 28. september fremstillet i Sevel kirke. Han blev konfirmeret den 15. april 1860 i Sevel kirke med karakter tg, for kundskaber og mg ÷ for opførsel.

Laurs Nielsen nævnes den 2. december ved sin søster og svogers barns dåb som fadder i Sevel kirke, som tjenende i Vridsted. Og i folketællingen 1880 nævnes han som murer hos samme søster og svoger (Bodil Marie og Anders Hansen i Djeld. Senere rejste han som kolpotør og solgte gudelige bøger.

5. Et lille dødfødt barn, født 29. juli 1847 i Søgaard, og begravet den 3. august samme år på Sevel kirkegård.

6. *Christen Nielsen*, født den 29. november 1850 i Søgaard, hjemmedøbt, han døde den 29. november samme år og blev begravet på Sevel kirkegård.

Aar 1846 køber gårdejer Niels Laursen i Sjøgaard by, konge og kirketiender på sin gård, for den sum af 130 Rbd. Sølv.

- Jeg underskrevne Johannes Clausen af Skive, tilstår herved at have solgt og tilskødet og overdraget til gårdmand Niels Laursen i Sjøgaard by, Konge, Korn og Kvægtiender af hans ejende gård i Sjøgaard by, Sevel sogn, der står for gl. hartk. 2 td. 2

skp. 3 fdk. 1½ alb. for den købesum 130 Rbd. Sølv, som Niels Laursen nu har betalt mig, så nu er Konge og Kirketienderne hans fuldkomne ejendomsret med de samme Herligheder, Rettigheder/Forpligtigelser og Byrder, hvormed jeg, Sælger, af skøde 16. august 1843 har ejet samme.

Til bekræftelse under min hånd i 2 vidners overværelse, Sjøgaard den 21. juni 1846.

Johannes Clausen, Skive
Bosserup *Henrich Knudsen*

I anledning af denne handel er dags dato givet til Sevel sogns Fattighjælp 8' rbd. Sølv.
Sevel præstegård, d. 21. juni 1846.

Bøtcher, sognepræst

Nogle år senere (1854) låner gårdmand Niels Laursen af Sjøgaard by 25 specier (50 rbd.) af skolelærer Peder Mickelsen i Mogenstrup, mod at denne får 2. prioritet i gården med alle dens herligheder og rettigheder. Igen 1857 låner gårdmand Niels Laursen i Sjøgaard 50 specier af skolelærer Peder Michelsen i Mogenstrup mod en 3. prioritet i gården efter 300 rbd. som han er skyldig til samme hans creditor.

Om dette skyldes sygdom eller dårlige tider, vides ikke, men i maj 1859 får Niels Laursen oprettet en skifteattest på, at hans hustru, Ellen Jensdatter, efter hans død må hensidde i uskiftet bo.

Allerede den 9. juni 1859 døde Niels Laursen og blev den 16. juni begravet på Sevel kirkegård, knap 62 år gammel. Og nu sidder hans hustru alene tilbage på gården med deres yngste søn, Laurs, som er knap 14 år gammel.

Da Niels Laursen døde, tjente datteren, Bodil Marie Nielsdatter i Sahl Præstegård, og allerede året efter sælger hendes mor, Ellen Jensdatter, gården i Sjøgaard til ungarl Christen Jensen, Hald i Ørslevkloster sogn, han tjente da i Vroue Præstegård og var 27 år gammel. Han blev kort efter gift med Inger Marie Olesdatter (24 år gammel), hun var datter af gårdmand Ole Vistisen i Vroue.

Der blev da skrevet følgende skøde og aftægtskontract:

Jeg, underskrevne Ellen Jensdatter, gårdmand Niels Laursens enke i Sjøgaard by, Sevel sogn, efter hvem jeg, ifølge dispensation af 30. maj 1859, hensidder i uskiftet bo, tilstår herved at have solgt og afhændet, ligesom jeg nu skøder og overdrager en Christen Jensen, Hald, Ørslevkloster sogn, den gård i Sjøgaard by, Sevel sogn, som har tilhørt min afdøde mand og mig, og står for gl. hartkorn 2-2-3-1½, og nyt matr. hartk. 1-1-3-1, med konge, kirke, korn og Qvægtiende deraf, for den købesum 700 rbd. Og da Christen Jensen nu har betalt denne købesum, så tilskøder jeg ham hermed den nævnte gård og tiender og påstående bygninger og tilliggende ejendomme, med samme herligheder, rettigheder, forpligtelser og byrder, hvormed samme er

tilskødet min afdøde mand, med skøde på gården af 30. juni 1837, og skøde på tiender af 21. juni 1846, begge dele tinglæst.

Til bekræftelse under min hånd i 2 vidners overværelse, Sjøgaard den 9. april 1860.

Ellen Jensdatter m.f.p.

Til vitterlighed:

S. Bosserup

Ole Vistisen

Til de fattige 2 mark.

AFTÆGTSKONTRACT

fra Christen Jensen, Sjøgaard - til Ellen Jensdatter, samme sted.

Jeg, underskrevne Christen Jensen, der i dag har modtaget skøde på Niels Laursens gård i Sjøgaard by, tilforpligter mig herved, mig og gårdens kommende ejere, at yde fornævnte enke, Ellen Jensdatter, efternævnte årlige aftægt hendes livstid, nemlig:

1. Til beboelse indrettes 3. fag fra den østre ende af Vaaningshuset, der forsynes med loft overalt og vinduer og døre, 2. sengesteder og en skorsten og indrettes i det hele efter aftægtskonens ønske, loftet afskilles indtil hanebjælken, fra ejerens. Denne bolig skal være fuldkommen beboelig istandsat inden 1. november næst, og fordres vedligeholdt af gårdens ejer i enhver henseende. I dette hus modtager aftægtskonen hendes indvendige besætning og bænke anskaffes af gårdens ejer.

2. Gårdens ejer leverer aftægtskonen årlig 2½ tdr. rug. 1½ tdr. byg, sundt velrenset korn, halvdelen 1. maj og halvdelen 1. november samt 2 tdr. kartofler i optagelsestiden, daglig 1 pot sødmælk (nymalket), 2 pund smør den 1. dag i hver måned, 6 pund god sommerost hver 1. juli og 6 pund hver 1. november, 1 lispund godt tørt saltet flæsk af mellemsiden hver 1. februar, 2 pund godt ny ister til 1. december, 1 snes friske hønseæg den 1. dag i hver kvartal, 6 pund oksekød til jul og 4 pund til påske, 60 stk. grønkål i december med ret til at stå i haven til 1. april.

3. Aarlig fodres og græsses 2 får med yngel, men ynglen ikke længere end til 1. november. Skulle nogen af disse får dø, er aftægtskonen berettiget til at udtage ligeså mange af gårdens fåreflok i stedet for, og skulle fårene ikke give yngel, skal gårdens ejer levere 12 pund fersk fårekød i slagtetiden. Desuden leveres hvert 1. november 8 pund fåretalg.

4. Aarlig leveres 8 læs skudtørv à 30 snese og 6 læs hedetørv à 10 snese, som graves, røgtes og skæres, hjemføres og sættes i stak ved aftægtshuset, tilligemed 2 læs lyng, alt i tør tilstand.

5. Desuden leverer gårdens ejer, aftægtskonen 4 rigsdaler hvert års 1. maj og 4 rdl. hvert års 1. november.

6. Skulle aftægtskonen finde for godt at flytte fra gården, skal ejeren være pligtig at levere aftægten 1½ mil fra gården, undtagen mælk og ildebrænd-

sel, hvorfor han skal betale 12 rbd. årlig, halvdelen 1. maj og halvdelen 1. november, og hun medtager da sit indbo og fårene.

7. Aftægtskonen har forbeholdt sig fri afbenyttelse af brønd og vandforsyning og gårdens ejer er pligtig at føre hendes til og fra mølle, yde hende fornøden pleje og opvartning i sygdoms- og alderdoms-tilfælde, og i sin tid besørge hendes hæderlige og anstændige jordfærd, hvorfor han kan beholde bord og bænk samt sengestederne og fårene, men flytter hun er han fri for begravelsen, men erholder ikke fårene.

8. Gårdens ejer er desuden pligtig at besørge og betale aftægtskonens datter, Bodil Marie Nielsdatters, bryllup i een dag, efter egnens skik og brug der ansættes til 12 rbd.

9. For den foranførte aftægt pantsætter jeg herved med 1. prioritet den i dag mig tilskødede gård i Søgaard by, Sevel sogn, med bygninger, sæd og avl, hartk. 1-1-3-1, samt konge, kirke, korn og kvægtiender deraf, samt besætning og indbo.

Hvis søgsmål skulle opstå i anledning af aftægten, underkaster jeg mig den hurtige retsforfølgning af 25. januar 1828 bestemt.

Men ved aftægtskonens død kan denne contract udslættes, ved forevisning af en præsteattest.

Til bekræftelse under min hånd og 2 vidners overværelse, Søgaard den 9. april 1860.

Christen Jensen.

Til vitterlighed:

J. Bosserup

Ole Vistisen

Jeg, underskrevne gårdmand Christen Jensen af Søgaard by, Sevel sogn, tilstår herved at være skyldig til gårdmandsenke Ellen Jensdatter i Søgaard, Sevel sogn følgende summer, nemlig: til Bodil Marie Nielsdatter 200 rbd., og til Laust Nielsen 200 rbd., skrive fire hundrede rigsbankdaler rigsmønt, af hvilke summer jeg ej alene tilforpligter mig at

svare 4% renter, men tilforbinder mig også efter et års foregående opsigelse fra een af siderne, at tilbagebetale capitalen til hvilken 11. juni - eller 11. december termin summen blive opsagt. Renten betales til Ellen Jensdatter, og capitalen kan derfor ikke opsiges uden hendes samtykke.

Til sikkerhed for skadesløs betaling af capital, renter og omkostninger pantsætter jeg herved med 1. prioritets panteret næstefter aftægten til Ellen Jensdatter, den mig ved skøde af 9. april d. år, hjemlede gård i Søgaard, Sevel sogn af hartk. 1-1-3-1 med konge, kirke, korn og kvægtiender deraf, samt sæd, avl, besætning, ind- og udbo, intet undtages. Skulle pantet forringes, skatter eller renter komme til restance for længere tid end et halvt år, da skal capitalen være forfaldet til betaling ligesåfuldt som om den var lovligt opsagt.

I tilfælde af søgsmål for capital eller renter, underkaster jeg mig den hurtige retsforfølgning, af 25. januar 1825 bestemmes.

Søgaard by, den 24. juni 1860.

Christen Jensen

Efter at Ellen Jensdatter havde solgt sin gård i Søgaard by, til Christen Jensen, Hald, Ørslevkloster sogn, tilbagebetalt Ellen Jensdatter skolelærer Peder Michelsen i Mogenstrup hele hans tilgodehavende. Og obligationen blev dermed slettet. Den 6. juli 1860.

Da Ellen Jensdatter i 1864 blev syg, flyttede datteren, Bodil Marie, hjem til sin mor i Søgaard by, for at passe hende, men det varede kun kort, da Ellen Jensdatter allerede døde den 14. februar og blev gravet på Sevel kirkegård, knap 56 år gammel.

Efter begravelsen flyttede Bodil Marie Nielsdatter den 21. februar 1864 igen til Sahl, hvor hun den 1. november samme år blev gift med gårdejer Anders Hansen, Søndergaard i Djeld, Sevel sogn. (Se ane nr. 2 og 3, side 13).

Bodil Marie Nielsdatters bedsteforældre

Laurs Jensen og Maren Nielsdatter

(forældre til ane nr. 6, side 69)

Ane nr. 12:

Laurs Jensen blev født ca. 1758 i Vridsted, han var søn af gårdfæster Jens Laursen Torp i Vridsted, (men da præstegården i 1776 brændte og dermed kirkebøgerne for Vridsted og Fly sogne, kan nøjagtige data ikke oplyses).

Laurs Jensen døde den 24. maj 1850 i Haderis og blev gravet på Haderup kirkegård (92 år gammel). Han blev trolovet den 10. oktober 1794 med Maren Nielsdatter og de blev viede i Haderup kirke den 7. november 1794.

Ane nr. 13:

Maren Nielsdatter blev født ca. 1770, hun var datter af Niels Christensen og hustru, Maren Povlsdatter i Haderup.

Maren Nielsdatter døde den 29. november 1850 i Haderis og blev gravet på Haderup kirkegård.

Laurs Jensen overtog ved sit giftemål med Maren Nielsdatter svigerforældrenes gård »Grønkiær« i Haderis, Haderup sogn, på grund af svigerfaderen

Niels Christensens alderdom og skrøbelighed, og der blev skrevet følgende aftægtskontrakt:

1. Jeg, Laurs Jensen, forbinder mig til at forskaffe dem 1 Liegkiste til deres henfart.

2. I lige måde driver jeg Laurs Jensen 2 skp. Grønland i hver aars Tiid, så længe de begge lever, samt at levere dem 20 læs Tørv til deres Huus - og 1. Koe, men når samme bliver gammel skal jeg give dem en anden, som skal være yngre, og endelig 10 stk. Faarhøveder. - Et rundt Fuhr Bord, 2 Stole, 1 Lynglee, 1 Tørvespade, 2 Jerngreebe, 1 Klokke og 1 Støvte.

3. Begge børnenes arvepant, nemlig Christen Nielsen 15 rdl. og datteren Johanne Marie, 15 rdl., hvilke 30 rigsdaler skal blive stående hos mig til deres myndige år, uden at svare nogen rente deraf.

4. Og om disse 2 børn, Christen Nielsen og Johanne Marie, i sin tid skulle få lyst til at lære et håndværk, skal jeg betale for deres lære, ligeså at give datteren, Johanne Marie, en Seng med tilbehør, samt at gøre hendes Trolovelse og Brøllup.

5. Til hver af disse børn leverer jeg dem 1 Lam, når forlanges, som skal fodres hos mig i Gaarden.

Da vi begge har indgaaet ovenstaaende Conditioner, underskriver vi til bekræftelse.

Haderiis i Haderup sogn, den 29. okt. 1794.

Niels Christensen, »Grønkiær« (med vedholdende pen), *Laurs Jensen Torp*.

Tinglæst den 8. juli 1803. *Tranberg*.

I Laurs Jensen og Maren Nielsdatters ægteskab var der tre børn:

1. *Jens Laursen*, født den 8. juli 1795, hjemmedøbt og fremstillet i Haderup kirke. Han blev gift den 20. oktober 1820 i Vridsted kirke med Mette Kirstine Christensen, Vridsted. De overtager gården »Grønkiær« i Haderis den 19. maj 1821 efter hans forældre, mod at han ved forældrenes død skal betale 60 rdl. til hver af hans to brødre, Niels Laursen og Laurs Laursen.

2. *Niels Laursen*, født den 12. september 1797 i »Grønkiær«, hjemmedøbt og fremstillet i Haderup kirke den 5. november. (Se ane nr. 6, side 69).

3. *Laurs Laursen*, født den 14. april 1809 i »Grønkiær«, hjemmedøbt og fremstillet i Haderup kirke den 28. maj.

Jens Christensen og Bodil Sørensdaughter

(forældre til ane nr. 7, side 69)

Ane nr. 14:

Jens Christensen blev født i Vridsted 1776 og døbt den 13. oktober i Vridsted kirke, søn af gårdmand Christen Friederichsen og hustru, Maren Jensdatter i Vridsted.

Han døde den 21. oktober 1835 og blev begravet på Vridsted kirkegård (knap 59 år gammel).

Og han blev gift i Vridsted kirke den 28. juli 1801 med

Ane nr. 15:

Bodil Sørensdaughter, født ca. 1774 i Vridsted, datter af gårdmand Søren Jensen og hustru, Ellen Jensdatter i Vridsted.

Hun døde den 27. maj 1812 i Vridsted og blev begravet på Vridsted kirkegård (38 år gammel).

Jens Christensen blev ved dåben i Vridsted kirke frembåret af Ane Margrethe Jensdatter i Aal, Sahl sogn (hun var barnets moster). Fadderne var: Hermand i Aal, Christen Nørgaard, Morten Syndergaard, Kjeld Olesens hustru, Mette Vistisdatter og Jens Smeds hustru, alle af Vridsted.

Forloverne ved brylluppet var: Villads Pedersen og Jens Clausen, begge af Vridsted. Jens Christensen var sognefoged i Vridsted. Jens Christensen og hans hustru, Bodil Sørensdaughter, overtog hans forældres gård i Vridsted og i deres ægteskab var der fire børn:

1. *Maren Jensdatter*, født den 9. maj 1802 i Vridsted, hun blev døbt hjemme og fremstillet i Vridsted kirke den 20. juni, båret af dets moster, Kirsten Sørensdaughter.

2. *Else Jensdatter*, født den 6. december 1804 i Vridsted, døbt hjemme og fremstillet i Vridsted kirke den 14. januar 1805, båret af dets faster, Ingeborg Christensdaughter.

3. *Ellen Jensdatter*, født den 6. marts 1808 i Vridsted, døbt hjemme og fremstillet i Vridsted kirke den 18. april, båret af dets moster, Kirsten Sørensdaughter. (Se ane nr. 7, side 69).

4. *Christen Jensen*, født den 2. juni 1811 i Vridsted, døbt hjemme og fremstillet i Vridsted kirke den 30. juni, båret af dets faster, margrethe Christensdaughter.

Jens Laursen, Torp og Inger Jensdatter

(forældre til ane nr. 12, side 72)

Ane nr. 24:

Jens Laursen Torp blev født ca. 1709 i Overtorp ved Høgild, Resen sogn, som søn af fæstebonde Laust i Overtorp.

Jens Torp døde i Vridsted og blev den 10. maj 1789 begravet på Vridsted kirkegård (80 år gammel). Da kirkebogen brændte ved præstegårdsbranden 1776, kan ikke siges bestemt, hvornår han blev gift, men det er nok ca. 1739 eller måske før, med

Ane nr. 25:

Inger Jensdatter, der blev født ca. 1716 i Estvad, hun var datter af Jens Jensen og Lisped Thygesdatter i Estvad. Hun døde i Vridsted og blev den 12. januar 1768 begravet på Vridsted kirkegård.

At Jens Torp kunne komme til Vridsted og der få en fæstegård, er let forklarligt, da Høgild, Torp og Vridsted ejedes af den samme mand, nemlig: amtsforvaltet Andreas Michelsen Lund i Skive.

Jens Torp er muligvis kommet til gården ved at ægte en enke efter en afdød fæster. I hvert fald var han gift to gange, og rimeligvis har hans første kone været noget til års, da han blev gift med hende, vi kender ikke hendes navn, men de blev gift ca. 1730.

I ægteskabet med Inger Jensdatter kender vi navne på fire af deres børn

1. **Edel Jensdatter**, født ca. 1740 i Vridsted. Hun blev gift i Vridsted kirke den 19. november 1779 med ungkarl Jens Clausen fra Trevad, han var da avlskarl i Vridsted præstegård, og Edel tjente hos Jens Feldingbjerg. Ved deres bryllup fik de fæstet på gården efter hendes fader, Jens Torp i Vridsted, med forpligtelse til at yde ham underhold, og en hæderlig begravelse, når han ved døden afgår. - Jens Clausen og Edel Jensdatter var jo ikke helt unge, da de blev gift (begge lige ved 40 år), så der kunne ikke ventes nogen stor børneflokk, men tre sønner fik de da: Claus, født 1780, Jens, født 1782 og Thomas, født 1785, alle i Vridsted.

At de unge fra første færd har været velsituerede, eller de første år har været gode for dem, har J. C. Hansen skrevet et pudsigt lille træk om (i bogen om »Christen Hansen og Ingeborg Jensdatter«). I de gamle bondehjem var møblementet efter nutidens begreber, yderst fåtallige og tarvelige. Sådan noget som klædeskab fandtes så godt som aldrig. Datidens møbel til at opbevare klæder og andet tøj i, var standkisterne, og det var tegn på velstand, hvis manden dertil havde et hængeskab til at gemme sine papirer i. - Et sådant hængeskab med jernhængsler og lås med nøgle, hørte til et bondehjemms mere kostbare inventar.

Da den anden søn, Jens, blev født i 1782, lod Jens Clausen lave to hængeskabe, et til hver af drengene, skabene blev brunmalede og forsynede med årstallene 1783 samt begyndelsesbogstaverne til drengenes navne, på det ene stod C. I. S. W. (Claus Jen Søn Wridsted) og på det andet stod I. I. S. W. (Jens Jen Søn Wridsted), nu havde da drengene noget at gemme arven i, når de engang fik den. Da Thomas så blev født, burde han jo også have haft et skab, det fik han da også, men først til sin komfirmation år 1800.

Jens Clausen havde to søstre - Inger og Mette Marie. Inger blev gift med Anders Østergaard i Wrove, og Mette Marie blev gift med Niels Christensen Mørup i Laanum. Præsten skrev da med rædsel i sin kirkebog »Hun er hans 6' (sjette) hustru«. Der skulle jo også mod til at ægte en mand, der havde gjort det af med fem koner. Præstens bange anelser gik for så vidt også i opfyldelse, eftersom Mette Marie døde to år efter sit giftemål. Men da Niels Mørup blev gift for 7. gang, gør præsten ingen anmærkninger herom, han var vel blevet vant til turen.

2. **Ane Jensdatter** blev født ca. 1751 i Vridsted, hun var ugift og døde hos broderen Laust Jensen i Haderup.

3. **Maren Jensdatter** blev født ca. 1757 i Vridsted, hun var også ugift og døde hos (søsteren og svogeren) Edel og Jens Clausen i Vridsted den 7. marts og blev begravet på Vridsted kirkegård 44 år gammel.

4. **Laust Jensen** blev født ca. 1758 i Vridsted - han blev gift 1794 i Haderup kirke med Maren Nielsdatter (se ane nr. 12, side 72).

Jens Laursen Torps fæstegård i Vridsted var af hartk. 3 tdr. og 6 skp., hvoraf han i årlig landgilde skulle betale 6 rdl. og 2 mk.

Da han ikke hørte under nogen herregård, var han, som alle de andre Vridsted bønder, »hovfrie«. Men »herskabet« kom til at skifte nogle gange i Jens Torps tid. Efter amtsforvalter Lunds død 1765, fulgte hans søn, Just Michael Lund, der i mange år havde været faderens medhjælper i embedet i Skive, hvor amtsstuen den gang var, men da han et par år efter faderens død blev forfremmet til amtsforvalterembedet i Thisted amt, solgte han sit jordegods i Fjendsherred i 1768 til købmand Chr. Nyboe i Viborg.

I anledning af auktionen får Vridstedbønderne den ros, at de altid promte betaler landgilder og aldrig står i restance i nogen retning.

Nyboe bød ved auktionen 50 rdl. pr. tdr. hartk., hvad der for de ni gårde, hvoraf Vridsted bestod, kunne beløbe sig til ialt 1564 rdl., 3 mk. og 12 skl. Han havde imidlertid købt godset dyrt nok, for fem

år efter måtte han sælge det hele til mølleren i Trevad Mølle, Jens Feldingsbjerg, for ialt 1459 rdl., hvorunder dog ikke var medregnet et stykke jord i byen, som mølleren tidligere havde købt af ham, og som senere kaldtes »Møllertoften«.

Trevad møller Jens Feldingsbjerg var nu »herskab« for Vridsted-bønderne til han døde 1795, dog havde han i sine sidste leveår solgt enkelte af gårdene til deres fæstere og andre købte i de følgende år af hans enke, Ane Pedersdatter.

Jens Torps tid var bøndernes store fornærelses tid, for så vidt som de aldrig hverken før eller senere vides at have været sådan under pisen, som i denne periode. Det var et stort held for Vridstedboerne, at de var under et sådant herskab og var hovfrie (d.v.s. at de ikke skulle arbejde på herregården). Når de svarede deres afgifter, var de så uafhængige, som de kunne ønske det. Men her kunne det jo nok knibe, for perioden var tillige én af de fattigste landet har gennemgået, og skattetrykket var overordentligt stort. Men omkring 1780-90 begyndte tiderne at »bære med« for Vridstedboerne: »En god hest, der for en snes år siden kun kostede 10 rdl., sattes nu til 25 rdl.« I det hele taget begyndte det at lysne for bønderne, det var landboreformernes tid, udskiftningen af fællesskabet forberedtes og inden ret mange år skulle »stavnsbåndet« blive opløst.

Hvad tidens kultur angår, da levede man i Fjends herred endnu under helt middelalderlige forhold, stuen var uden loft og gulvet var det bare jord eller stampet lergulv, vinduer fandtes der ingen af eller kun nogle ganske små, indfattet i bly, lyset kom ned gennem røghullet i taget »lyren« og under hullet var ildstedet »æ Braanstjen« opmuret af sten og i reglen nogle store flade kampesten til overflade. Når det kom højt var kampestenene erstattet af en tyk, støbt jernplade, og undertiden var der i brandstenen lavet et fyrhul til ilden, men ofte dannedes fyrhullet af tre temmelig store jævnhøje sten, mellem hvilke ilden brændte og hvorpå gryden eller lerpotten kunne anbringes. Skorsten var der ingen af, men undertiden en lav mur ved den ene side af ildstedet. Kakkellovn fandtes næppe i nogen af gårdene i Vridsted. Ildstenen gav varme om vinteren og tillige lys om aftenen. Jens Torp har næppe oplevet at se en skorsten på nogen bondegård eller hus i Vridsted. Men i 1795 fandtes dog et stuehus, hvor skorstenen gik ovenud af tagrygningen. Også Jens Clausen havde før år 1800 et skorsten på stuehuset.

Det er kun lidt man ved om opsigtsvækkende begivenheder i den lille landsby, og omtales noget, er det ikke altid af det gode. I året 1779 var der i Vridsted og viden om en »blodgangsepedimi« og mange døde af denne sygdom, især børn og gamle folk. I tiden fra 5. september til 12. oktober var der over en halv snes dødsfald, den 17. september begravdes et tiggerbarn, en otte-ni årig pige fra Århus-egnen, der som så mange andre børn i de tider, stejfede om og bjergede føden »i Jesu navn«. - Hun var da stærk



Gammel stuehus på landet.

angrebet af sygdommen, og blev af Laanum-mænd bragt til Vridsted og på Hrr. Provst Friis's anmodning indlogeret hos Jens Torps i Vridsted, hvor de havde sygdommen, Herredskassen skulle så senere betale. Således kom den lille Anne Marie til at hvile på Vridsted kirkegård.

Præsterne i Vridsted var på Jens Torps tid, Lukas Steenstrup, der i 1747 afløstes af Christen Bredsdorff, som var gift med en datter af Christen Friis på »Lundgaard gods«. Han afløstes igen 1775 af sin svigersøn, Niels Nyboe, der døde 1789, samme år som Jens Torp. Derefter kom Didrik Frisenborg, der først døde i 1833.

Der er grund til at nævne disse præster, da familien i Jens Torps gård havde meget med dem at gøre, og forholdet mellem præstefolkene og nabofamilien har sikkert været overmåde godt. Jens Torps svigersøn, Jens Clausen var avlskarl i præstegården inden han blev gift, og efter ham fik hans broder, Chr. Clausen, pladsen. Senere blev Jens Clausens søn, Jens, præstens avlskarl, så stillingen var lige ved at blive arvelig i familien.

Det må derfor i høj grad have berørt disse mennesker, da præstegården i 1776 brændte, og der gik endnu i min barndom historier om denne begivenhed (skriver J. C. Hansen). Ildens opkomst skyldtes en piges uforsigtighed, men nu er de nærmere omstændigheder derom vel helt glemt. Et mærkbart tab ved branden føles den dag i dag, idet de gamle kirkebøger, som kunne have fortalt os mangt og meget om vore forfædre, ved denne lejlighed gik op i luer, og er dermed for stedse udslettet.

Jens Torps anden hustru, Inger Jensdatter, døde i Vridsted og blev den 12. januar 1768 begravet på Vridsted kirkegård og Jens Torp døde ligeledes i Vridsted og blev den 10. maj 1789 begravet på Vridsted kirkegård (80 år gammel).



Bønder i pløje- og såtiden. Jakob Ulfelds Jordebog fra 1820.

Niels Christensen og Maren Poulsdatter

(forældre til ane nr. 13, side 72)

Ane nr. 26:

Niels Christensen blev født ca. 1732 efter angiven alder ved folketællingen 1787 for Haderup sogn. Han døde den 30. juli 1811 i »Grønkiær«, Haderiis og blev begravet på Haderup kirkegård (79 år gammel). Han var gift med

Ane nr. 27:

Maren Poulsdatter, født ca. 1744 efter folketælling 1787. Hun døde den 17. april 1828 i »Grønkiær« i Haderis og blev begravet på Haderup kirkegård (84 år gammel).

Niels Christensen boede i »Grønkiær« i Haderiis, Haderup sogn. I 1794 afstår han gården til sin datter og svigersøn (Laust Jensen og Maren Nielsdatter) på grund af alder og skrøbelighed, der blev da skrevet aftægtskontrakt til dem (se under ane nr. 12 og 13, side 72).

I Niels Christensen og Maren Poulsdatters ægteskab var der tre børn:

1. **Maren Nielsdatter**, født ca. 1773. Hun blev i 1794

gift med Laust Jensen fra Vridsted (se ane nr. 12, side 72).

2. **Johanne Marie Nielsdatter**, født den 2. juli 1780 i »Grønkiær« Haderup sogn. I folketællingen 1801 tjener hun hos gårdmand Jens Jørgensen i Haderup.

3. **Christen Nielsen**, født den 9. maj 1784 i »Grønkiær«, Haderiis, Haderup sogn.



Folketællingen i 1769, som Søren Raarup forestillede sig den.

Christen Friederichsen og Maren Jensdatter

(forældre til ane nr. 14, side 73)

Ane nr. 28:

Christen Friederichsen, født ca. 1726 i Gammelgard ved Skive, som søn af fæstebonde Friedrich Lauritsen og hustru, Maren Jensdatter. Han døde den 7. januar 1816 og blev begravet på Vridsted kirkegård, 90 år gammel.

Det kan ikke oplyses med bestemthed, hvornår han blev gift med

Ane nr. 29:

Maren Jensdatter, der var født i Aal og døbt i Sahl kirke den 10. august 1749, båret af Maren Pedersdatter. Fadderne var: Enevold Lauritsen, Thue Lauritsen, Thomas Hølmkær's hustru, Chiersten Pedersdatter. Og hun var datter af fæstebonde Jens Pedersen og hustru, Maren Nielsdatter i Aal, Sahl sogn. Hun døde den 31. december 1836 og blev begravet den 8. januar 1837 på Vridsted kirkegård, 87 år gammel.

Christen Friederichsen var fæster af en gård i Vridsted, men da kirkebøgerne gik tabt ved præstegårdsbranden i 1776, kan nøjagtige data'er før den tid ikke oplyses, men ifølge folketællingen 1787, har han været gift to gange, hans første hustrus

navn kendes ikke, men vi har navnene på tre af deres børn:

1. **Ingeborg Christensdatter**, født ca. 1764, hun var gift med Troels Pedersen i Sjørup.

2. **Margrethe Christensdatter**, hun står fadder ved broderen, Jens Christensens søns dåb i 1811 i Vridsted kirke.

3. **Niels Christensen**, født ca. 1769. Ingeborg og Margrethe bærer hver et af deres broder, Jens Christensens børn til dåb i Vridsted kirke, henholdsvis 1804 og 1811.

I andet ægteskab var der otte børn:

1. **Friederich Christensen**, født ca. 1774. Han døde 1779 og blev begravet på Vridsted kirkegård, 5 år gammel.

2. **Jens Christensen** blev født den 13. oktober 1776 i Vridsted og blev døbt i Vridsted kirke, båret af sin moster, Margrethe Jensdatter fra Aal, Sahl sogn (se ane nr. 14, side 73).

3. **Kiersten Christensdatter**, født i Vridsted og døbt den 22. juli 1778 i Vridsted kirke.

4. **Friederich Christensen** blev født i Vridsted og døbt den 14. oktober 1781 i Vridsted kirke.

5. **Maren Christensdatter** blev født i Vridsted og døbt den 22. juni 1783 i Vridsted kirke.

6. **En lille dødfødt dreng** blev begravet den 27. juni 1784 på Vridsted kirkegård.

7. **Peder Christensen**, født den 1. september 1788, blev døbt hjemme samme dag og fremstillet i Vrid-

sted kirke den 19. oktober samme år, båret af sin moster, Johanne Jensdatter i Aal, Sahl sogn.

8. **Maren Christensdatter** blev født i Vridsted, og døbt den 8. juni 1793 i Vridsted kirke.

Søren Jensen og Ellen Jensdatter

(forældre til ane nr. 15, side 73)

Ane nr. 30:

Søren Jensen blev født ca. 1733, men da kirkebogen blev ødelagt ved præstegårdsbranden i 1776, kan nøjagtige data før den tid ikke oplyses.

Han døde den 1. januar 1797 og blev begravet på Vridsted kirkegård (64 år gammel).

Han blev gift omkring 1773 med

Ane nr. 31:

Ellen Jensdatter, der var født ca. 1745, muligvis i Vridsted. Hun døde den 13. november 1823 i Vridsted og blev begravet på Vridsted kirkegård (78 år gammel). Hun benævnes da som aftægtskone.

I folketællingen for 1787 i Vridsted, nævnes Søren Jensen som gårdbeboer i Vridsted, 55 år gammel og

hans hustru, Ellen Jensdatter, 38 år gammel, og begge i første ægteskab. Her nævnes også børnene og tillige mandens moder, Maren Pedersdatter, der boede hos dem, og var 75 år gammel.

Deres børn:

1. **Bodil Sørensdaughter**, født ca. 1774 i Vridsted. Hun blev gift 1801 i Vridsted kirke med Jens Christensen, gårdmand i Vridsted (se ane nr. 15, side 73).

2. **Kirsten Sørensdaughter**, født ca. 1775 i Vridsted. Hun blev gift den 22. marts 1804 i Vridsted kirke med enkemand Christen Jensen Nørgaard, hvor hun døde den 22. september 1832 (57 år gammel).

3. **Jens Sørensdaughter** blev født i 1781 i Vridsted. Han døde den 21. oktober 1800, og blev begravet på Vridsted kirkegård (19 år gammel).

Bodil Marie Nielsdatters Tip-oldeforældre

Laust Jensen - hans hustrus navn ukendt

(forældre til ane nr. 24, side 74)

Ane nr. 48:

Laurst (eller Laurits) Jensen, født ca. 1668, efter aldersangivelsen ved hans død.

Han døde i Over Torp i 1720 og blev begravet på Resen kirkegård, 52 år gammel.

Vi ved ikke meget om Laurits Jensen Torp, men i 1705 bor han som fæstebonde i Over Torp i Resen sogn, hans hustrus navn kendes heller ikke.

Af børn kender vi kun sønnen:

1. **Jens Laursen Torp**, der er født ca. 1709 i Over Torp, Resen sogn, (se ane nr. 24, side 74).

Jens Jensen og Lisbeth Thygesdatter

(forældre til ane nr. 25, side 74)

Ane nr. 50:

Jens Jensen, født ca. 1682, antagelig i Estvad. Han døde i Bers 1729 og blev den 17. januar begravet på Estvad kirkegård (43 år og fem måneder gammel). Han blev trolovet den 5. juni 1712 og gift den 17. juli samme år med

Ane nr. 51:

Lisbeth Thygesdatter, der blev født 1682 og døbt den 1. januar 1683 i Estvad kirke, datter af fæstebonde Thyge Sørensen og hustru, Inger Jensdatter, i Estvad. Hun blev båret til dåben af Velbårne Jomfru Elisabeth Rantzau på Estvadgaard. Fadderne var Velb. Jomfru Margrethe Rantsau og Niels Jacobsen, Inger Bloch og Margrethe Hansdatter, alle af Estvad.

Lisbeth Thygesdatter døde i Sepstrup, Sevel sogn, 12. januar 1768.

Jens Jensen nævnes som tjenende i stalden på Estvadgård, da han i 1712 blev gift med Lisbeth Thygesdatter, og her blev han indtil han i 1721 fik fæstet på en gård i Bers på 4 - 2 - 3 - 2 hartk., og her boede de indtil han i 1729 døde, kun 43 år gammel.

FÆSTEBREV

A. Brønsdorff til Estvadgaard kiendes hermed at have stæd og fæst til Jens Tyggesen, som boede paa mit Gods i Estvad, den Gaard i Bers som Tomas Nielsen fra rømte, af Hrtk. 4'td. 2'skp. 3'fdk. 2'alb.

Hvilken Gaard med det tilliggende Eiendom, (undtagen stor Ousholm som jeg til hans forhen paadragende Restancer - 12'rld. 2'mrk. 9'skl. deres Afbetaling vil have reserveret). Fornt. Jens Tyggesen hans Livstid skal nyde og beholde med disse Conditioner: Gaarden tiltræder han Straks i forefindende Stand, dog i Henseende af at den paa Bygning er ruineret, nyder han ej alene nogen Hjælp til Tømmer og Tag, men endog 6'Aars Frihed for Landgilde, Skatterne svarer han fra Dato, samt forretter ½ Hoveri, som continuerer hans Livstid, og naar de 6'Aars Frihed er til Ende, svarer han siden aarlig 4'Rigsdaler for Landgilde, hvis Vinter og Vaar Korn som saæet er, eller saæes kan, nyder han uden Betaling.

Imidlertid haver han Gaarden at opbygge og forbedre Aar efter anden mens Friheden varer, Jorden forsvarlig giøder og dyrker, Afgrøden hjembjerge og udlevere, og ellers i alt som en Fæstebonde rette

og forholde sig efter kongl. mayst. allernaadigste Lov og Forordninger.

Estvadgaard den 28' Juny 1721.

A. Brønsdorff.

Deres børn:

1. **Jens Jensen**, født 1713, gift med Kirsten Madsdatter, bor i Kisum.

2. **Inger Jensdatter**, født 1716 (se ane nr. 25, side 74).

3. **Erich Juel Jensen**, født 1721 i Bers, Estvad sogn, gift med Else Nielsdatter og bor i Sepstrup, Sevel sogn.

Efter Jens Jensens død i 1729 blev hans enke Lisbeth Thygesdatter gift igen, da hun nævnes den 1. januar 1731 som Christen Ibsens hustru i Sepstrup, Sevel sogn.

Og ifølge arveafklad fra den 12. januar 1768, nævnes Lisbeth Thygesdatter som Christen Ibsens afgangne hustru i Sepstrup, Sevel sogn.

ARVEAFKALD 1768 EFTER LISPED THYGESDATTER

Afkald efter afgangne Lisped Thygesdatter, en hustru af Christen Ibsen i Sepstrup.

Underskrevne saasom Jens Jensen Thygesen i Kisum, Erich Jensen i Sepstrup og Jens Torp i Wridsted, der haver Inger Jensdatter til ægte, alle eneste myndige og sande Arvinger efter vores salig Moder Lisped Thygesdatter, der haver Christen Ibsen i Sepstrup til ægte, declarerer og vedstaar herved, at vi hverken nu eller nogen Tid agter at faa mere nogen Arvs Prætention efter bemeldte vores salig Moder, mens hvad hun i nogen Maade haver efterladt sig, uden mindste krav deraf. Paastand som meldt, maa være og blive vores Stiffader, her bemeldte Christen Ibsøn, tilhørende alt uden nogen Skifte Behandling, Registrering eller Vurderings Holdelse, Hvilken vores Declaration ej alene skal være til Sikkerhed for vores Stiffader, mens endog til Efterretning for Vedkommende Skifte Forvaltere, der saaledes vedstaae med vore Hænders eller Bo - Mærkers Underskrift, ligesom vi og haver formaaet de tvende nærværende, dette med os til Vitterlighed at underskrive.

Sepstrup den 12' January 1768.

Jens Jensen Erich Jensen
Jens Lauritzen Torp

Efter Begæring til Vitterlighed underskriver:

P. Thomsen P. Lauritzen

Friederich Lauritsen og Maren Jensdatter

(forældre til ane nr. 28, side 76)

Ane nr. 56:

Friederich Lauritsen blev født 1680 i Bulig, Sahl sogn. Han døde i Gammelgård i 1774 og blev begravet på Skive kirkegård.

Han blev gift i Kobberup kirke den 28. marts 1711 med

Ane nr. 57:

Maren Jensdatter, der blev født ca. 1685 i Cardyb, Kobberup sogn. Hun var datter af fæstebonde Jens Christensen og hustru, Mette, i Cardyb.

Friederich Lauritsen, der blev født i Bulig og døbt den 12. september 1680 i Sahl kirke, blev båret af Anna Christensdatter i Traubierg, fadderne var: Jens Lassøn, Christen og Jens Enevoldssønner og Maren Pedersdatter, alle af Aal. Da Friederich Lauritsen blev gift i 1711 benævnes han som ladefoged på Vinderup. Ægteparret boede i Søby, Kobberup sogn indtil 1725, da flyttede de til Gammelgård ved

Skive, og i 1728 står de fadder i Kobberup kirke og benævnes da af »Gammelgård«.

I Landstingets skøde og pantebog Nr. 41 side 79 (skøde til Claus Reventlov) nævnes bøndergodset til Astrup i Salling: Friederich Lauritsen i Gammelgård (år 1735) som fæster med hartkorn: 8 - 1 - 2 - 0, og i afgift skal han betale 28 rigsdaler årligt.

Deres børn:

1. **Maren Friederichsdatter**, født den 24. marts 1712 i Søby og døbt i Kobberup kirke.

2. **Anne Friederichsdatter**, født den 26. august 1714 i Søby.

3. **Morten Friederichsen**, født den 23. august 1716 i Søby, gift den 24. januar 1745 i Sahl kirke med Kirsten Christensdatter.

4. **Laurits Friederichsen**, født den 9. august 1722 i Søby.

5. **Christen Friederichsen**, født ca. 1726 (se ane nr. 28, side 76).

Jens Pedersen og Maren Nielsdatter

(forældre til ane nr. 29, side 76)

Ane nr. 58:

Jens Pedersen, blev født i Aal og døbt den 12. august 1709 i Sahl kirke, som søn af Peder Lauritsen og hustru, Maren Jensdatter i Aal, Sahl sogn.

Han døde i Aal og blev den 17. februar 1783 begravet på Sahl kirkegård, 73 år gammel.

Han er sikkert blevet gift ca. 1742 eller måske før med

Ane nr. 59:

Maren Nielsdatter, der er født ca. 1729 (efter aldersangivelsen ved hendes død).

Hun døde i Aal 1805 og blev begravet på Sahl kirkegård 76 år gammel.

Ved Jens Pedersens døb i Sahl kirke den 12. august 1709 blev han båret af Laurs Smeds kone i Agerbæk. Faderne var: Laurs Smed i Agerbæk, Friederich Lauritsen i bd., Christen Ebbesen i Aal, Ejsing, Degnekone Thala og Laurits Christensens kone i Aal. Det er ellers ikke meget vi ved om Jens Pedersen i Aal, heller ikke hvor hans kone, Maren Nielsdatter, var fra, men han fik fæstet på gården i Aal efter sin fader, Peder Lauritsen.

Gården, der hørte under Ribe hospital, var på 5½ tdr. hartk.

Deres børn:

1. **Johanne Jensdatter**, født i Aal og døbt den 28. december 1742 i Sahl kirke.

Johanne Jensdatter, født 1743 i Aal, døbt den 25. december samme år i Sahl kirke. Hun blev gift i Sahl kirke den 29. juni 1775 med Herman Hermansen i Aal.

3. **Peder Jensen**, født i Aal og døbt den 6. februar 1746 i Sahl kirke.

4. **Maren Jensdatter**, født 1748 i Aal og døbt i Sahl kirke den 28. juli samme år.

5. **Maren Jensdatter**, født i Aal og døbt den 10. august 1749 i Sahl kirke. Hun blev gift med Christen Friederichsen i Vridsted (se ane nr. 29, side 76).

6. **Peder Jensen**, født i Aal og døbt den 26. februar 1755 i Sahl kirke.

7. **Kiersten Jensdatter**, født i Aal og døbt i Sahl kirke den 14. marts 1757.

8. **Maren Jensdatter** blev født i Aal og døbt den 13. januar 1760 i Sahl kirke.

EN BONDEGÅRD I SAHL FOR 150 ÅR SIDEN

Her vil jeg, efter Karl Hansens optegnelser, skildre, hvordan et bondehjem så ud i 1860'erne, han har valgt Mads Primdahls gård, der dengang ejedes af

Visti Primdahl og hans kone, Maren Kristine fra Brunsgaard i Sahl.

I forstuen var der stenbrogulv, her var der en dør til højre og en til venstre, ser vi ind ad døren til højre, er der her en stor stue, der strækker over hele husets bredde og kaldes storstuen eller Liigstuen, fordi den dengang blev brugt til at lægge de døde på strå derinde, når en af familien afgik ved døden, blev liget lagt på strå herinde et par dage, indtil man fik en kiste lavet, når den døde så var lagt i kisten, blev den sat ud i vognskuret, da storstuen skulle bruges til at bespise gæsterne i på begravelsesdagen.

Inde i stuen stod en stor rødmalet kiste med buet låg fra det 17. århundrede, ved den anden væg stod en stor dobbelt skab, og ved siden af var der et par halvskafede fedtlædertstøvler og et par fjerstøvler, der ventede på at deres herskab næste søndag skulle i kirke i Sahl.

Døren til venstre førte ind i dagligstuen, langs væggen var der et langt bord med bænke på begge sider, ved den modsatte side var der to døre, en til soveværelset og en til køkkenet og mellem disse døre stod en stor bilæggerovn med en ramme over, til at tørre malt på, ved den tredie væg var der to alkovesenge med forhæng for, herover var der et lille skab med en glasrude i, hvor man kunne skimte brændevinsflasken, som dengang var en ligeså nødvendig ting som kaffemaskinen er i dag.

I køkkenet var der ingen komfur, men en åben ildsted, hvorover der stod en gryde på en jerntreben. Et stykke oppe i skorstenen var der en stang tværs igennem, her anbragte konen pølser samt fåre- og svinekød til røgning.

Ude i bryggerset, der var et stort rum, var den store

ovn, hvori der skulle bages, og her skulle der vaskes, brygges øl, slagtes, støbes lys og vaskes op efter måltiderne.

Gårdens huse havde lerklimede vægge og strå eller lyngtag, i laden var der ingen tærskemaskine, men der hang to plejle og nogle solde som kornet blev renset på.

Hvordan formede livet sig i gamle dage i disse gamle, lyngtækkede gårde?

Ja, det varierede jo meget, efter vejret og årstiderne. Hvis man en dag slår lyng i den store Sahl hede ved Skånsø, vil man opdage en masse dybe hjulspor på et bredt felt, som svinger øst om Skånsø og fortsætter mod nord, hvor disse hjulspor fører hen, er der ikke mange der tænker over i vore dage, men for ca. 200 år siden blev de brugt dagligt, det var nemlig den vej, hovbønderne agede den lange vej ned om Skånsø, nordpå og svingede ned over Fæbroen og fortsatte så til Kjærsgårdsholm, hvor de skulle gøre en dags arbejde for herremanden, og så hjem igen samme dags aften, når det var blevet mørkt, for at få nogle timers hvil inden de skulle afsted igen næste morgen, dette var engang Sahl bøndernes første og største pligt at komme, når Nådigherren på Kjærsgårdsholm kaldte, så måtte det gå med deres eget arbejde på gården, som det bedst kunne, for nogle af bøndernes vedkommende skulle de møde på Herregården 200 dage om året.

Da Stavnsbåndet i 1788 blev ophævet og bønderne blev frie for hoveriarbejdet, og efterhånden blev selvejere blev lysten også større til at drive gårdene. Dengang levede bønderne så at sige af sig selv, det vil sige af det de selv avlede, de avlede selv rug til brød og bagte selv både rugbrød og sigtebrød, de



Bondestue på heden. Zinkæstning 1887.

avlede også selv den byg de lavede malt af, som de selv bryggede øl af, ligesom de også dyrkede boghvede som de selv lavede gryn af til boghvedegrød, de slagtede også selv både får og svin og somme tider også en ko, smør kærnedede de også, og støbte lys, samt forarbejdede selv fårenes uld til tøj og garn. En karls løn var dengang ca. 25 rdl. som svarer til 50 kr. i vore dage, en pigeløn var 10 rdl. og 1 pd uld. Om sommeren begyndte dagen ved fire-fem tiden, og så længe man kunne se, og om vinteren hjalp karlen sin husbond med at sno simer eller tækkergarn, og pigen hjalp husmoderen med at karte og spinde.

Morgenmaden bestod af en stor fad mælk, der stod midt på bordet og så en pande med kartofler, som der langedes til fra alle tider, når måltidet var endt gik manden og karlen ud til deres arbejde og daglejerer forsvandt ind i laden for at tærskede med plejl. Når der blev budt på kaffe, blev den lavet på den måde, at de hjemmebrændte bønner blev malede på en kaffekværn og hældt på en kedel med kogende vand, kaffepose kendtes ikke dengang og så skulle man være forsigtig, når kaffen skulle hælde op, at grumserne ikke skulle komme med.

Brødet bages

Når husmoderens beholdning af brød var nede på to eller tre brød, blev der straks sendt bud til manden, som fik travlt med at komme op på loftet og få målt en tønne rug af, og så blev hestene spændt for vognen og kom afsted til den gamle vandmølle i Svendstrup, medens kornet blev malet blev manden inviteret med mølleren ind i dennes hjem og blev trakteret med en dram og et glas øl.

Når så manden nåede hjem med rugmelet blev det båret ind og dejtruget og sigten blev hentet ned fra loftet, alt dette var mandens bestilling, og så måtte konen sørge for resten.

Dejtruget blev nu anbragt på to stole ved siden af Bilæggerovnen og sigten ovenpå, og så blev pigen sat til at sigte (eller temse) som de kaldte det, så meget som der skulle bruges til seks-otte store sigtebrød. Ved aftenstid blev det meste af melet hældt i dejtruget og der blev derpå hældt varm vand på, og så måtte husmoderen have kjoleærmerne strøget op, og så blev der æltet i melet med hænderne indtil det var en fast ensartet masse, det blev derefter dækket til med et lagen og stod til den næste aften, nu blev den sidste rest mel hældt i og der æltedes igen til det var rigtig fast, så stod det til næste morgen og skulle så formes til brød og bages. Der kunne blive 14-16 store brød af en tønne rug til omkring 14-16 pund stykket, efter at brødene var formet af dejgen blev de lagt på et bord og dækket til så de kunne hæves. Derefter måtte konen ind i den store ovn og sætte en tørveskrue, så alt kunne være parat til at tænde op den næste morgen tidlig, for ovnen skulle helst være fyret op og brødet sat ind i ovnen før davretid.

Det dog gerne en times tid at fyre ovnen varm, når

den var helt hvid indeni, og den sorte mand var kommet ud, som man sagde, så var ovnen tjenlig til at tage mod brødet, og nu fik konen travlt med at rage asken og gløderne ud i et stort firkantet hul, der var lige foran ovnen, hertil brugte hun en jernrager med en lang skaft på, som kunne nå helt ind i bunden af ovnen, når dette var gjort, fik pigen travlt med at hente brødene et efter et og lægge dem på en træskovl med en lang skaft, som konen så stak ind i ovnen, det gik meget rask og med stor akkuratess, så de kom til at stå fint i rækker, derefter blev ovndøren smækket i, og så kunne konen begynde at tænke på davren, og pigen skulle ud at malke køerne. Når der var gået en passende tid lukkede konen ovndøren op og kiggede til rugbrødene og var det så tilfredsstillende, hvad en kone der var øvet i bagning nemt kunne se, blev sigtebrødene sat ind og døren blev lukket igen, indtil det hele var blevet bagt. Så fik konen igen fat på træskovlen og hev brødene ud af den varme ovn et efter et, og pigen bar dem ind og lagde dem i sengene med bunden opad, hvor de så skulle ligge hele dagen til afsvaling, det var en varm omgang for pigen.

At brygge øl

Hovedsagen for at brygge godt øl var, at man havde en god malt, og til det brug tog man noget af det fineste byg fra. Man havde et kar så stor, at den kunne rumme en halv tønne byg, karret blev anbragt på et treben, og byggen blev hældt op, og derefter blev der hældt spilkogende vand over byggen og her skulle det stå i tre dage, når den tid var gået, havde byggen suget det meste af vandet og var svulmet op, så nu skulle det overflødige vand tappes fra igen. Til det brug var der boret et hul i karrets side, helt nede ved bunden, og heri var anbragt en træspuns, denne spuns blev løsnet lidt, så vandet kunne sive ud.

Der blev nu fejlet en plads ren på loftet ved siden af skorstenen, her var jo altid lidt varmt, og den svulmede byg blev nu bredt ud der, så den kunne spire. Når den var spiret nok, blev den lagt på en jernplade og anbragt ovenpå Bilæggerovnen, hvor den skulle tørres, men konen skulle passe på, den ikke blev tørret for stærkt, så den blev brændt. Når den var passende tør, var den færdig til brug og skulle nu males, det var bedst at få den malet hos Jens Peder Damsgaard, der havde en kværn der var lavet specielt til det brug. Når man så havde fået maltet hjem i malet tilstand, skulle der brygges øl. Der vaskedes samme dag »storvask«, da det jo var en besparelse idet der jo blev brugt meget både vand- og ildebrændsel til begge dele.

Nu kom Tapkarret op på trebenet igen og spunsen blev slået godt fast, så blev der lagt et lag rent byg-halm i bunden af karret, og en stor sten ovenpå, så vandet ikke kunne lette halmen, nu blev der hældt malt i karret og så koghed vand på, derefter blev der tilsat malurt og humle, og så kunne bygningen passe sig selv i fire-fem timer, og man kunne tage fat på vasken.

Nu var øllet for så vidt færdig, man løsnede tappen og lod øllet løbe langsomt ned i en såkaldt svalekar, dette kar havde to ører til at bære det i, når det var fuldt, blev det båret ind på køkkenbordet, og så blev der tilsat gær, karret blev så dækket godt til og skulle stå til næste morgen, så blev gæren skummet af og gemt til næste gang. Derefter blev øllet hældt på en øltønde og var nu færdig til brug.

HEKSEN I GODRUM, SAHL SOGN

Nedenstående er berettet af en kvinde i Sahl ved navn Dorthe Præst, til Carl Hansen omkring året 1880.

Der levede i sin tid en heks i Goderum i Sahl, og der var det ejendommelige ved hende, at hun altid havde en kvie med sig, når hun færdedes ude, når hun kom ud af døren satte hun kvien fra sig, medens hun låsede døren, og når det var gjort sagde hun til den, at nu kunne den godt trippe af, og så gik kvien foran hende og hun gik selv bagefter og bandt hose. Såvidt vides hed hun Maren Erichsdatter, og hun boede i den mindste af de tre gårde, som Goderum består af. Der skulle i samme gård have boet en mand ved navn Erik Lederballe, men han hængte sig omkring 1840.

Heksen havde en datter, som blev besvangret og fødte en datter, og dette barn blev opfødt hos den gamle, og det gik godt indtil barnet blev 10 år gammel. Så kom bymændene i tanker om, at der skulle gøres noget for barnet, at det ikke skulle blive oplært i den gamles trolddomskunster, og de blev enige om at to af bymændene skulle rejse hen til en klog mand for at få at vide, hvad man skulle foretage sig i denne sag. Rejsen blev foretaget, og den kloge mand gav dem det råd, at de skulle begrave hende levende på Sahl kirkegård, der skulle laves en kiste, som barnet skulle lægges i, og så skulle den graves så langt ned i jorden, at et tyndt lag jord kunne lægges ovenpå, og i denne jord skulle såes rug i Guds navn, for rug var hellig sæd, og når hun så kom op igen, var hun en hellig skabning, og så kunne hverken Satan eller den gamle få nogen magt over hende mere.

Men nu var gode råd dyre, hvordan skulle de nu få fat i barnet, for det var jo en fæl sag at komme i lag med. Men så kom tilfældet dem til hjælp. Jens Nymands fader var lige kommet hjem fra Frankrig, hvor han havde deltaget i Napoleonskrigen, og han medbragte et meget kostbart lommeur, som blev stjålet fra ham, da han var kommet hjem, og Maren Erichsdatter blev beskyldt for at have taget det, da hun var lidt tyvagtig, det var en kendt sag, at hun stjal lidt både her og der, når lejlighed gaves, men der var ingen der turde have med hende at gøre, men Jens Nymand tog mod til sig og meldte hende til øvrigheden i Holstebro, og en dag kom de så fra Holstebro og ville have hende til at tilstå, men det ville Maren jo ikke, og så måtte hun følge med til Holstebro, hvor hun kom i forhør og blev meget grundig undersøgt, det foregik på den måde, at hun måtte tage alle klæderne af, hun blev undersøgt i håret og tøjet blev også grundig undersøgt, men uret kunne ikke findes, skønt man stadig kunne høre det dikkede. Øvrigheden måtte omsider give op og frigav hende for videre tiltale, og Maren begyndte at klæde sig på igen, men så skete det uheldige, at hun havde kun én fod at stå på da hun trak bukserne på, hun var lige ved at falde, og måtte give et lille hop for at holde balancen, og så sprang uret ud af livet på hende og havnede på gulvet, og Maren var nu grebet og måtte sidde i fængsel i lang tid, og Jens Nymand fik sit ur igen.

I den tid Maren sad i fængsel fik bymændene travlt med pigebarnet, da Heksen nu var borte, de fik nu af nogle brædder lavet en kiste, der ikke var mere tæt end at pigen kunne drage ånde. De fik nu fat i pigebarnet og hun kom i kisten og blev gravet ned på Sahl kirkegård, så dybt, at der kunne lægges et tyndt lag jord ovenpå, men der skulle jo passes på, at det ikke blev for meget, så barnet kvaltes, der blev så sået rug i jorden og der blev sunget en salme af Kingo's salmebog, når hun kom op igen skulle hun altså være en helt ny skabning, der var ganske uimodtagelig for Satan's og Heksen's trolddomskunster. Om det er lykkedes vides ikke, men hvor utrolig det end lyder er dette ifølge optegnelser i Rigsarkivet i Viborg virkelig passeret.

Jens N.N. og Maren Pedersdatter

(forældre til ane nr. 30, side 77)

Ane nr. 60:

Hans navn og data kendes ikke, men han var gift med.

Ane nr. 61:

Maren Pedersdatter, født ca. 1712 efter aldersangivelsen ved hendes død.

Hun døde i Vridsted og blev den 1. juli 1787 begravet på Vridsted kirkegård (75 år gammel).

Det er ikke meget vi ved om dette ægtepar, da kirkebogen som før omtalt først begynder 1776 efter præstegårdens brand. Men i folketællingen for 1787 nævnes hun som boende hos sønnen og svigerdatteren Søren Jensen og Ellen Jensdatter og hun er da 75 år gammel.

Vi kender ikke andre børn end:

1. **Søren Jensen**, der blev født ca. 1762 (se ane nr. 30, side 77).

Thyge Sørensen og Inger Jensdatter

(forældre til ane nr. 51, side 78)

Ane nr. 102:

Thyge Sørensen er sikkert født i Bjert, Sahl sogn. Han døde i Estvad og præsten skriver »gamle Thyge Sørensen blev begravet den 17. juny 1731 på Estvad kirkegaard«. Præsten skriver ligeledes, at han er fra Biat, da han den 11. september 1681 blev trolovet - og den 23. oktober samme år blev gift i Estvad kirke med

Ane nr. 103:

Inger Jensdatter, der blev født ca. 1650 i Estvad. Hun døde den 16. september 1725 og blev begravet på Estvad kirkegård, 75 år gammel.

Thyge Sørensen var fæstebonde under Estvadgård, og det ser ud til at der var et godt forhold mellem ægteparret og herskabet, siden både to af døtrene og ladefogden på Estvadgård er med som faddere

ved deres første barns dåb, og at barnet tillige bliver opnævnt efter dets gudmor, Elisabeth Rantsau som var datter på gården.

Børn:

1. **Lisbeth Thygesdatter**, født i Estvad 1682 og døbt den 1. januar 1683 i Estvad kirke, båret af Well. Jomfru Elisabeth Rantsau på Estvadgård, og hendes søster, Well. Jomfru Margrethe Rantsau samt Niels Ladefoged var blandt fadderne. (Se ane nr. 51, side 78).

2. **Christian Henrich Thygesen**, født i Estvad og døbt den 4. oktober 1685 i Estvad kirke. Han blev trolovet i Estvad præstegård med Boel Thøgesdatter og gift i Estvad kirke 1722. Han var postkusk på Estvadgård.

3. **Søren Thygesen**, født i Estvad og døbt den 7. april 1689 i Estvad kirke.

Laurits Pedersen og Maren Enevoldsdatter

(forældre til ane nr. 56, side 79)

Ane nr. 112:

Laurits Pedersen blev født i Aal ca. 1650, søn af fæstebonde Peder Lauritsen i Aal, Sahl sogn. Han døde i Agerbeck og blev begravet den 1. december 1726 på Sahl kirkegård, 76 år gammel. Og han blev gift den 23. september 1677 i Sahl kirke med

Ane nr. 113:

Maren Enevoldsdatter, der blev født ca. 1656 i Bulig, datter af fæstergårdmand Enevold Christensen og hustru, Kirsten Jepsdatter i Bulig, Sahl sogn. Hun døde i Agerbeck og blev den 26. april 1738 begravet på Sahl kirkegård (77 år gammel).

Laurits Pedersen var fra Aal, der ligger mod nord i Sahl sogn, han havde megen slægt i Aal, hovedsagelig fæstere i nogle gårde, der hørte under Ribe Hospital.

Maren har sikkert været en dygtig og energisk kvinde. Ved brylluppet valgte præsten som tekst for sin brudetale ordene: »En klog og retfærdig kvinde er mere værd end Guld«. (Derom skriver P. K. Hofmansen således: »Muligvis ligger der heri en antydning af, at der var rigdom hos familien i Bulig. 1. søndag efter påske blev Laurits Pedersen og Maren Enevoldsdatter i Bulig lige efter Kierchetienesten

trolofuede i hendis Forældres Huus, me mini: Dicitum e de spansalus et locis comm (d.v.s. med mig som tjener, udsagt af forloverne fra de fælles steder). Liust (lyst) for Laurits Pedersen og hans Fæstemø, Dom XI - XII - XIII - Communicered (d.v.s. tage til alters) Dom XIV - blive viede Dom XV - Trin me ministro (d.v.s. med mig som tjener). Text: Femina prudens et probo prestantior ast auro ex Syre 7 v. 24 (Jesu Sirachs Visdom Kap. 7 Vers 21: Vig ikke af fra en Vis og God Hustru, thi hendes Yndighed er over Guldet).

I Laurits Pedersen og Maren Enevoldsdatters ægteskab var der 10 børn, der er kun ført ni i kirkebogen, men i skiftet efter faderen er der nævnt en Thue Lauritsen som nr. 10. Der døde to som små, den ene fandtes om morgenen kvalt i dynen i moderens seng, det var en hændelse, som den gang straffedes. Men otte raske drenge voksede op i hjemmet i Agerbeck og de blev allesammen dygtige folk.

Børnene var:

1. **Peder Lauritsen**, født i Bulig og døbt den 21. juli 1678 i Sahl kirke. Han blev trolovet i januar 1704 og gift den 8. juni samme år i Sevel kirke med Maren Jensdatter, Østergaard i Sevel. (Se iøvrigt ane nr. 116, side 86).

2. **Friederich Lauritsen**, født i Bulig og døbt den 3.

august 1679 i Sahl kirke. Han døde den 14. december samme år og blev begravet på Sahl kirkegård.

3. **Friederich Lauritsen**, født i Bulig og døbt den 12. september 1680 i Sahl kirke. Han blev gift med Marens Jensdatter i Søby, de boede i Gammelgård ved Skive. (Se iøvrigt ane nr. 56, side 79).

4. **Jens Lauritsen**, født i Agerbech og døbt den 16. september 1683 i Sahl kirke. Han blev gift i Sahl kirke 1727 med Sidsel Christensdatter fra Øster Skouling.

5. **Las Lauritsen**, født i Agerbech og døbt den 2. november 1687 i Sahl kirke, gift 1715 med Dorthe Christensdatter i Hougaard, Svendstrup, Sahl sogn.

6. **Enevold Lauritsen**, født i Agerbech og døbt den 27. juli 1690 i Sahl kirke, han døde den 17. august samme år og blev begravet på Sahl kirkegård.

7. **Christen Lauritsen**, født i Agerbech og døbt den 10. januar 1692 i Sahl kirke, han blev gift i 1733 i Sahl kirke med Edel Jensdatter i Sahl.

8. **Enevold Lauritsen**, født i Agerbech og døbt den 3. december 1693 i Sahl kirke. Han fik ifølge Aalborg Hospitals Fæsteprotokol, den 1. april 1717 fæstet på faderens gård i Agerbech på grund af faderens alderdom og skrøbelighed. Men allerede i 1721 afstår Enevold fæstet til broderen. Thue Lauritsen, fordi han selv blev gift med datteren i Kirkegaard, Sahl by og dermed fik fæstet på denne gård.

9. **Peder Lauritsen**, født i Agerbech og døbt den 23. januar 1697 i Sahl kirke. Han blev gift 3. søndag efter påske i 1723 med Kirsten Jensdatter fra Røjnbæk, Sevel sogn. Han havde da forinden fået fæstet på Ryttergården i Agerbech, den var under Estvadgård, men øde. (Se »En ødegård« nedenfor).

10. **Thue Lauritsen**, født i Agerbech i 1699, men præsten har ikke ført hans navn ind i kirkebogen. Han blev gift 3. pinsedag 1724 i Kobberup kirke med Kirsten Jensdatter fra Kardyb, (hun var søster til broderen, Friederichs hustru, Marens Jensdatter i Gammelby ved Skive). (Se ane nr. 57, side 79).

Thue fik jo som ovenfor nævnt, fæstet på faderens gård i Agerbech efter broderen Enevold i 1721. Kirsten og Thues datter, Mette, blev den 23. november 1757 gift med Jens Christensen Mørk i Trandum kirke, Sevel sogn.

I de første år af Laurits Pedersen og Maren Enevoldsdatters ægteskab, boede de hos hendes forældre i Bulig, Sahl sogn, men da så hendes forældre omkring 1680 flyttede om i Kirkegaard, fik Laurits (eller Laurs, som han oftest blev kaldt,) Pedersen fæstet på en gård i Agerbech, i den østlige del af sognet. Denne lille by bestod kun af tre gårde, hvoraf den ene var gået over til kongen for resterende skatter, den anden hørte under Rydhave - og den tredje var under Hospitalet i Aalborg.

Det var denne sidste gård, Laurs Pedersen fik en halvpart af i fæste i 1681. - I den anden halvdel sad en fæster, Christen Erichsen, som var meget fattig. Hele gården var i en misserabel forfatning, og for-

holdene i byen i det hele, var de slettest mulige. Den gård der hørte under kongen blev lagt under Rytteriet, men kunne intet udrede, alt lå endnu i forfald fra svenskerkrigens tid, men der var jord nok, kær og enge, heder og moser til fælles græsning og anden afbenyttelse for byens fæstere.

Den del af gårdens bygninger, Laurs Pedersen skulle have til beboelse og brug, var yderst ringe og husene helt faldefærdige og den smule jord der plejede at dyrkes, var helt ude af drift. Laurits Pedersen skulle derfor have tre års fuldstændig frihed for landgilder og afgifter, men så skulle han til gengæld istandsætte og opbygge de forfaldne huse. Her var meget at tage fat på og det ser ud til, at Laurs Pedersen var den rigtige mand til at få orden på sagerne. Det var sådanne gårde man kaldte for »ødegårde«. Men som tiden gik, underlagde Laurits Pedersen og hans drenge sig det meste af Agerbech. Ryttergården kom ved Ryttergodsets salg i 1718, ind under Estvadgaard, den fik én af sønnerne, nemlig Peder (den yngre) i fæste.

Laurits Pedersen havde brugt den fremgangsmåde, at give sønnerne part i gården efterhånden som de nåede en vis alder. Den ene afløste da den anden som parthaver, eftersom de ældre blev anbragt andet steds.

I 1712 er Enevold hans medfæster, og senere finder vi Thue i samme stilling. Derved opnåede sønnerne ret tidligt en vis selvstændighed. Sønnen Jens blev også bosat i Agerbech og Lars blev smed i Svendstrup, mens Friederich kom til Gammelgaard ved Skive. Enevold, der 1721 fik fæstet på Kirkegaard i Sahl by, blev da gift med datteren, Kiersten Kirkegaard, hun var imidlertid en noget ejendommelig kvinde, hun led af udlængsel, og når den greb hende rigtig, kunne hun ikke blive hjemme, men begav sig på vandring viden om i landet - på må og få. Enevold måtte så lade hende efterlyse ad rettens vej for at finde hende igen. Han får naboernes vidnesbyrd for, at han er god ved hende, så det må ikke være hans skyld, når hun strejfer om. Det gentog sig flere gange, selv da de begge var oppe i 60 års alderen, kunne det komme over hende, og én gang måtte hun hentes helt nede ved Kolding.

PRÆSTEN I SAHL

Pastor Lars Thygesen, der var præst i Sahl fra 1678-1700, har nedskrevet mange interessante ting om Sahl sogns bønder fra hans tid, bl.a. »Bønderne her i Sahl er stedt i den yderste nød, formedelst at de skal gøre hovarbejde på herregården Kjærgårdsholm op til 200 dage om året og må ikke køre deres eget korn hjem, før ridefogden har været der og udtaget hvert 8. neg af de bedste, som bønderne så skal age til herremanden, før de må køre deres eget hjem, og markerne her er ene sandbanker og ligger langt ude, husene er meget forfaldne, flere af dem er ubeboede, da beboerne er rømmet ud i den store hede og ernærer sig ved at tigge - de der er tilbage, av-

ler kun lidt mere end de har sået, når herremanden på Kjærgårdsholm har fået det han skal have. Herremanden kunne gøre med bønderne som han ville, og ofte blev de behandlet meget værre end dyr, den mindste forseelse betød at de kunne komme på træhesten, eller blive smidt i »hundehullet«, eller også kunne deres sønner blive sendt til København og springe soldat i otte år«.

EN ØDEGÅRD I AGERBECH, SAHL SOGN

En gård der kaldtes »En ødegård«, beskrives således af A. C. Nielsen, Vinderup:

Se nu de usle våninger, sammenstyrtede lermure, gabende huller ind til lade og stald, spær og lægter der stikker frem i øer af tag, der kun holdes fast til den næste vinterstorm kommer med sus og fløjt ude fra Venøbugt, ind over det flade land, forbi Sahl kirkes granitmure til Agerbech, for endnu engang at øve hærværk i de sidste rester af det, der engang var en stor bondegård, men nu er der kun en ruin tilbage, »en ødegård«. Ingen mand er til huse, ingen kvinde pusler i kammer og køkken, ingen rødkindede, snavsede unger, der skændes og slås, råber op og leger, både ude og inde, alt er stille og tomt. Som husene - så også marken. Det er længe siden tyndstrået korn har viftet i søndenvinden. Hverken brølende køer eller brægende får, ej heller knoklede heste gav en smule liv til de søller stumper af husene, der endnu er tilbage. Den brune lyng har sendt sine udløbere, fra den vældige Hjælmhede, ind over agrene og dannet øer og halvøer, der hvor der før dyrkedes korn til føde for mennesker og dyr. Ukrudt og krat havde også fået godt fæste, og bredte sig selvbevidst til alle sider. I sandhed et sørgeligt syn, så sådan så der ud i Agerbech, da Laurits Pedersen kom der.

Hvorfor var gården øde, hvorfor var manden og konen rejst, og børnene. Jo! Der havde været krig, de svenske soldater havde hærget, røvet og plyndret op igennem hele Jylland, de tog hvad de ville have af får, lam og kalve, heste og føl. Sædekorn og halm, ja, selv flæsket i saltkarret og brødet i ovnen, og ofte brændte de det de ikke kunne have med. Måske var fæstebonden i Agerbech blevet dræbt og fami-

lien spredt for alle vinde. Og således kom gården til at ligge øde hen.«

EN ANDEN TILDRAGELSE, DER SKETE I RØNBJERG KIRKE, også fortalt af A. C. Nielsen.

Det var en søndag morgen ved vintertide i 1657. Vi ved det var rigtig vinter det år. Præsten Kristian Trolle (han var ud af adelstanden), stod for alteret i sin annexkirke i Rønbjerg, løftede den hvide, viede sølvkalk med Kristi dyre blod, mens altergæsterne knælede foran ham. Så pludselig - i denne hellige stund - kom en svensk soldat trampende ind i kirkerummet, helt op til alteret og råbte at han ville have kirkens sølv. Han havde ikke tid til at vente, men greb den vrede præst i armen, hvorved vinen strintede til alle sider. Aldergæsterne var selvfølgelig fuldstændig konfuse. Dog én kunne tænke og handle, en fremmed, herremanden Knud Gyldenstjerne fra Mors. Han havde på rejse hjemefter fra København, gjort rast i Estvad præstegård og var så fuldt med pastor Trolle til gudstjeneste i Rønbjerg. Han var ved at være gammel og svær, men det der skete, var mere end hans adelsære kunne tage. Han rejste sig, gik frem mod svenskeren, idet han råbte: »Har han ikke ærbødighed for det hellige?« Men soldaten jog sin kårde i herremandens bryst, så denne sank død om. Så sagde han igen til præsten, at hvis ikke han fik sølvet, ville han få samme omgang som Gyldenstjerne havde fået.

Præsten var yngre og skulderbred, han var ikke sådan at tages med, han forstod at det gjalt både kirkens hellige kar og hans eget liv. I hast satte han kalken fra sig »greb én af de svære lysestager og slog til og ramte, hvor han ville og skulle, ramte voldsmanden i hovedet, så han sank om på gulvet, og så ikke mere dagens lys«. Flere svenske soldater var på vej, den døde var kun en forløber. Menigheden spredtes hurtigt, de gemte sig hvor de bedst kunne, og pastor Trolle tog kirkens klenodier med sig, smed dem i en kane og kørte så sneen stod ham om ørene, og de arme bæster var lige ved at styrte, men da han kom til Salling, fik han en fisker til at sejle sig over til Mors, hvor han ved bestandig at skifte opholdssted, fjælede sig til krigen var forbi.«



Det er begyndelsen af et nyt hus.

Jens Christensen og Mette N.N.

(forældre til ane nr. 57, side 79)

Ane nr. 114:

Jens Christensen blev født ca. 1647, efter angivelse af hans alder ved hans død. Han døde i Cardyb og blev den 25. august 1720 begravet på Kobberup kirkegård (73 år gammel).

Han blev sikkert gift først i 1680'erne med

Ane nr. 115:

Mette N.N., hendes efternavn kendes ikke, men hun må være født ca. 1658.

Hun døde i Cardyb og blev den 4. juli 1708 begravet på Kobberup kirkegård (50 år gammel).

Deres børn:

1. **Maren Jensdatter**, født ca. 1685 i Cardyb. Hun blev gift med Friederich Lauritsen, Gammelgård ved Skive (se ane nr. 57, side 79).

2. **Peder Jensen**, født i Cardyb.

3. **Kiersten Jensdatter**, født i Cardyb. Hun blev gift med Thue Lauritsen i Agerbech, Sahl sogn.

Cardybgårdens fæstere var ved matrikl. 1688 Niels Pedersen og Jens Christensen med hartk. 10-6-2-0. Fra Bækgård i Fly var den ældste bonde (Jens Pedersen Bonde) som kom til at bo i gården Cardyb, men først boede han i Storgård i Fly fra 1610-13. Ole Jensen havde gården fra 1637-46, hvorefter hans enke Kirstine Thomasdatter afstår den til sin søn, Thomas Olesen i 1657, han har gården til 1687, hvorefter hans enke, Maren Nielsdatter, nævnes der.

I 1688 har sønnen Ole Thomsen gården, han døde i 1725.

Peder Lauritsen og Maren Jensdatter (Østergaard)

(forældre til ane nr. 58, side 79)

Ane nr. 116:

Peder Lauritsen, blev født i Bulig, Sahl sogn og døbt den 1. juni 1678 i Sahl kirke, søn af Laurits Pedersen og Maren Enevoldsdatter. Han døde i Aal og blev den 23. november 1737 begravet på Sahl kirkegård (59 år gammel).

Han blev trolovet i januar 1704 med Maren Jensdatter (Præsentibus: Fæstemandens Fader og Moder I Aurbech - og Fæstemøens søster og broder og hendes hustru i Schive). Han blev viet i Sevel kirke den 1. juni 1704 med

Ane nr. 117:

Maren Jensdatter, der er fra »Østergaard« i Sevel sogn, hun er muligvis født før kirkebogen begyndte 1686 i Sevel sogn, ellers ved vi ikke noget om hende.

Peder Lauritsen, der blev født i Bulig, Sahl sogn, blev ved dåben i Sahl kirke båret af Anne Christensdatter, Trabjerg. Fadderne var: Jens Lassen i Aal, Enevold Christensen, Sahl, Jens Pedersen, Trabjerg, Anna Pedersdatter og Anne Jensdatter i Aal. Han fik samme år, som han blev gift, fæstet på én af Ribe Hospitals gårde i Aal, Sahl sogn, og det synes netop at have været hans faders fødegård, som hans faders søster og hendes mand, Jens Lassen, indtil da havde haft i fæste, og ifølge fæstebrevet til Peder Lauritsen, skulle denne yde Jens Lassen og hans hustru ophold og pleje i gården, som var én af de største i Aal og var på 5½ trd. hartk.

Peder Lauritsens mandomstid faldt i den periode i vort lands historie, der står som den mørkeste i vor bondestand. Kun ved vi, at han som fæster under Hospitalet, har været fri for hoveri, og fri for mange andre trykkende forhold, som herremændenes bønder sukkede under.

Deres børn:

1. **Jens Pedersen**, født i Aal og døbt i Sahl kirke den 4. august 1709. Han var gift med Maren Nielsdatter. (Se ane nr. 58, side 79).

2. **Laurits Pedersen** blev født i Aal og døbt den 2. august 1711 i Sahl kirke. Han døde den 23. august samme år og blev begravet på Sahl kirkegård.

2. **Laurits Pedersen** blev født i Aal og døbt den 30. juni 1713 i Sahl kirke.

3. **Anne Pedersdatter** blev født i Aal og døbt 13. december 1716 i Sahl kirke. Hun blev gift i Sahl kirke 1735 med Christoffer Christensen, der havde en fæstegård i Sahl.

5. **Maren Pedersdatter** blev født i Aal og døbt den 14. april 1720 i Sahl kirke.

6. **Laurits Pedersen** blev født i Aal og døbt den 24. juni 1724 i Sahl kirke.

7. **Maren Pedersdatter** blev født i Aal og døbt den 25. marts 1726 i Sahl kirke.

8. **Kirsten Pedersdatter** blev født i Aal og døbt den 8. august 1728 i Sahl kirke.

Peder Lauritsen døde i Aal og blev den 23. november 1737 begravet på Sahl kirkegård (59 år gammel). Hans hustru, Maren Jensdatters død er ikke fundet.

Der forfælles om Peder Lauritsens barnebarn, Christen, at han var gift med en datter af sognefoged Jens Erichsen i Krejbjerg.

Denne Jens Erichsen var noget af en spekulantmager, bl.a. købte og solgte han flere små huse med jord, og var der auktion over landbrugsejendomme, mødte Jens Erichsen som regel op for at købe med senere salg for øje. Flere af de erhvervede ejendomme boede han selv på, indtil han igen solgte dem. Til sidst købte han præstens annexgård i Krejbjerg, hvor han endelig slog sig til ro.

Ved denne handelsvirksomhed samlede han sig efterhånden nogen formue og kunne nu låne penge ud, mod pant i fast ejendom. I Krejbjerg og viden om, nåede han en ret stor anseelse og blev byens sognefoged, hvilken bestilling han beklædte i 30 år. Om Jens Erichsen gik der adskillige småhistorier, der tildels viser, at han må have været en robust mand og noget hård af karakter, han havde da også en del uvenner. Én af dem var en selvejer, Esper Sørensen, der var hans jævnaldrende og hans jævnbyrdige i rigdom, men ikke i legemskræfter. Nu var det jo Jens Erichsens bestilling, som sognefoged, at tilsige gårdmændene til ægt (offentlig pligtkørsel) og en søndag efter gudstjenesten, gav han ved kirken nogle en sådan tilsigelse. Én af dem, Søren Iversen i Kjældgaard, svarede tvært, at han ville ikke køre, for det var ikke hans tur. Herover blev Jens Erichsen vred, og da Kjældgaard-manden skyldte

ham penge, råbte han til ham: »Din gældsbundne knægt, betal mig hvad du skylder«.

Esper Sørensen, der stod bagved Søren Iversen, sagde til denne: »Spørg ham, om han vil tage imod pengene«. Dette gjorde Søren, og da Jens Erichsen sagde ja, sagde Søren: »Ja, så kommer pengene i morgen«, Næste dag fik Søren Iversen da også pengene hos Esper Sørensen, og betalte dem til Jens Erichsen. - Men denne streg af Esper Sørensen skulle hævnes. En dag noget senere, gik Esper og såede korn. Jens Erichsen kom da hen til ham og begyndte at rippe op i forskellige sager og snart gik det fra skænderi over til håndgemæng. Esper Sørensen, der var lille af vækst, kunne ikke klare sig, men måtte retirere op i en stendysse for ikke at blive helt mørbanket.

Esper Sørensen var en ualmindelig dygtig rytter, mens Jens Erichsen var det modsatte. En dag de tilfældig mødtes på vejen gennem Sønderup i Harre, de var begge til hest, fornyedes kampen med ridepiske, men denne gang var Jens Erichsen den underlegne og led et forsmædeligt nederlag.

Nu var den måde at afgøre små mellemværende på, fra den tid, ingenlunde sjældne, men de to »gode mænds« slagsmål vakte dog en vis opmærksomhed i sognet, så Krejbjergboerne endog siden regnede tiden ud fra denne mindeværdige begivenhed, og det hed da: »Det var det år - eller året efter at Esper Sørensen og Jens Erichsen gjorde op med hinanden«.

Bodil Marie Nielsdatters tip-3-oldeforældre

Laurits Pedersen og Maren Enevoldsdatter

(forældre til ane nr. 116, side 86)

Ane nr. 232:

Laurits Pedersen blev født ca. 1650 i Aal, Sahl sogn. han var søn af fæstegårdmand Peder Lauritsen i Aal. Og han døde i Agerbech og blev begravet på Sahl kirkegård den 1. december 1726 (76 år gammel). Han blev gift i Sahl kirke den 23. september 1677 med

Ane nr. 233:

Maren Enevoldsdatter der blev født ca. 1656 i Bulig, Sahl sogn. Hun var datter af Enevold Christensen og hustru, Kiersten Jepsdatter i Bulig. Hun døde i Agerbech og blev begravet den 26. april 1733 på Sahl kirkegård, 77 år gammel.

I deres ægteskab fødtes 10 drenge, nemlig:

1. **Peder Lauritsen**, født 21. juli 1678, (se ane nr. 116, side 86).
2. **Friederich Lauritsen**, født 3. august 1679, død samme år.

3. **Friederich Lauritsen**, født 12. september 1680 (se ane nr. 56, side 79).

4. **Jens Lauritsen**, født 16. september 1683.

5. **Las Lauritsen**, født 2. november 1687.

6. **Enevold Lauritsen**, født 27. juli 1690, død samme år.

7. **Christen Lauritsen**, født 10. januar 1692.

8. **Enevold Lauritsen**, født 3. december 1693.

9. **Peder Lauritsen**, født 23. januar 1697.

10. **Thue Lauritsen**, født 1699.

De er identiske med ane nr. 112 - 113, side 83).

SKRIFTEBREV EFTER AFDØDE LAURIS PEDERSEN I AGERBECH

Der er altid noget interessant, når man finder et skifte efter en afdød, som regel er børnenes navne nævnt og hvor de boede, og så får man også et indblik i, hvad de ejede og hvordan deres økonomiske stilling var, således også her. Det berettes i skiftet,

at afdøde Laurs Pedersen havde fæstet på en fjerde part af gården i Agerbech og sønnen Thue Lauritsen havde fæstet på de andre tre fjerde parter. Der blev nu registreret og vurderet af Aalborg Hospitals for-

stander, Johannes Juul, samt vurderingsmændene Christen Christensen af Agerbech, Peder Jensen af Sahl og Jens Jensen, Fly, samt sognepræsten ærværdige og velædle Hrr. Johan Buds i Sahl.

Indbo i storstuen:

1 lang egekiste med lås,
1 kandbenchskab,
1 skab i væggen,
1 langbord med åben fod,
1 tinpotte Wog 3,
3 små tinfade og
2 tallerkner Wog 6½,
3 stenfade,
1 træstol,
1 hjulroch.

I kælderens:

1 gl. loog kiste,
1 ditto,
2 løbe,
1 drifte trug,
1 liden stenfad,
3 gl. ulden sækker.

I forstuekammeret:

1 gl. bagstol,
2 løbe.

I bryggerset:

1 gl. forslidt Kåbber kjedel i
grue på ½ tdr. rum,
2 gl. bryggerkar,
1 ørekar,
1 topstol,
3 bøgestripper,
1 gl. qværn med selde,
1 jern ildklemme og rist.

I lillestuen:

2 gl. træstole,
1 gl. dør til bordblad.

Sengeklæder - enkens seng:

1 sribet almuedugs overdyne
med fyld,
1 gl. vadmels underdyne,
1 pude,
2 uldne hølslklæder.

Den salig mands klæder:

1 grå Wadmels kjortel,
1 gl. ditto,
1 skind klædning
vest og bukser,
1 par uldne strømper,
1 fored huue,
1 par Wadmels bukser
og 1 trøje,
1 gl. læder brystdug.

Jerntøj og smedie redskaber:

1 graw spade,
2 grebe,
1 harretøj,
1 hølee med draw,
1 gl. ditto,
1 lynglee,
1 gl. ditto,
1 øxe,
3 narver,
2 saver,
1 ambolt,
2 forhamrer,
1 håndhammer,
2 klive bræch,
2 tænger,
1 spærhage,
2 stempe,

1 fur screed,
1 nageltang,
2 gl. opslidte beller,
1 slibesten med jern axel,
1 fiil skrue,
2 fiiler.

Bæster:

1 brun hest, 6 år gl.,
1 sort ditto, 16 år gl.

Fæ:

1 sort 2 års studenød,
1 grå ditto 2 år gl.,
1 grå ko, 5 år gl.,
1 sort/grå ditto, 5 år gl.,
1 sortbroget ditto, 7 år gl.,
1 sort kvieko, 4 år gl.,
1 sort kvie, 3 år gl.,
1 sort ditto, 3 år gl.,
1 sort årings studekalv,
10 får og 3 væddere.

Svin:

1 liden galt, 1 år gl.

Plov og vognredskaber:

1 gl. arbejdsvogn med
harver og dretter,
1 gl. ditto med møgfiel,
1 ploug med tilbehør,
1 træhavre.

Utærsket korn i laden:

4 travet byg, 4 travet rug
og 2 travet havre.

Enken foregav at den salig mand, Laurs Pedersen ejede et engskifte beliggende udi Høestrup Kjær i Haderup sogn, hvorpå han årlig kunne hente to ringe læs hø, dette stykke eng blev taxeret til 26 rdl. 4 mk.

Herefter blev enken, Maren Enevoldsdatter, samt Thue Lauritsen og de øvrige tilstedeværende arvinger, som var Peder Lauritsen i Aal, Enevold Lauritsen, Sahl, Friderich Lauritsen i Gammelgård ved Skive, Jens Lauritsen i Agerbech, Lars Lauritsen i Svenstrup, Christen Lauritsen i Aal, tilspurgt om de videre var bevidst denne stervbo tilhøre mere end

det her registrerede og vurderede, og da der ikke kunne erindres mere, blev det til:

Summa bedrager da Boets registrerede og vurderede midler og formue til ialt 115 rdl., 2 mk., 13 skl.

Bortskyldig gæld - besætning til stedets besiddelse efter kongl. mayest. allernådigst forordninger af dato 15. januari 1701 og 13. february 1722, var følgende: 3 dygtige heste, 1 arbejdsvogn med redskaber, 1 ploug med redskaber, 1 harve med jerntænder.

Sædekorn: Rug, byg og havre, Renter til Aalborg Hospital, landgildepeng, rest af kornskatter, brøstfeldighed på bygninger. Dette beløb sig til *141 rdl., 2 mk., 8 skl.*

Der blev således ikke noget til enken, maren Enevoldsdatter og børnene at dele. Sønnen, Thue Lau-

ritsen, fik nu efter moderens villie, fæstet på hele gården i Agerbech til Aalborg Hospital, mod at han skulle afbetale på gælden og sørge for bygningernes istandsættelse, tilligemed at han skulle sørge for sin gamle moder med forplejning og fri kost og underholdning, så længe hun lever, og når hun ved døden afgår, skal han give hende en sømmelige begravelse.

Bodil Marie Nielsdatters tip-4-oldeforældre

Peder Lauritsen - hustrus navn ukendt

(forældre til ane nr. 232, side 87)

Ane nr. 464:

Peder Lauritsen, født i Aal, Sahl sogn, søn af Laurits Jensen i Aal. Han er muligvis født omkring 1625, og død imellem 1690 og 1700, da præsten ikke førte de døde i kirkebogen i dette tidsrum.

Hans hustrus navn kendes heller ikke, men vi kender navnene på fire af deres børn:

1. **Laurits Pedersen** født ca. 1650 (se ane nr. 232, side 87).
2. **Jens Pedersen**, født ca. 1653. Han blev gift den 23. oktober 1677 i Borbjerg kirke med Anne Christensdatter, døbt i Borbjerg kirke den 16. marts 1653. De boede nogle år i Søndergaard i Trabjerg.

3. **Anne Pedersdatter**, født ca. 1656 - hun blev trolovet den 23. marts 1681 og gift den 8. juni samme år med Christen Andersen Høstgaard, født ca. 1648 i Høstgaard i Balling sogn (se ane nr. 86, side 64).

4. **Maren Pedersdatter**, hun blev gift med Jens Lassen, som var fæster på en halvgård i Agerbech, han havde også boet i Aal (han døde 1703).

Peder Lauritsen havde, ifølge jordebogen for Aalborg Hospital, den 8. augusti 1648 fæstet på en halvgård i Aall, Saall sogn, på 5-0-1-0 tdr. hartk. og skulle svare landgilde følgende: 2 Ørtug Rug, 2 Ørtug Byg, 1 Harbopund Smør, 1 Suin, 1 Gaas, 2 Høns, ½ rdl. gæsteri, 1 Ort, 2 sk. ialt og 1 Skouffvogn.

Enevold Christensen og Kiersten Jepsdatter

(forældre til ane nr. 233, side 87)

Ane nr. 466:

Enevold Christensen, født ca. 1625 i Sahl som søn af Christen Thuesøn og hustru, Anne Enevoldsdatter i Sahl. Han døde sikkert imellem 1691 - 1700 (præsten har ikke ført de døde i dette tidsrum og heller ikke de viede. Hans hustru var:

Ane nr. 467:

Kiersten Jepsdatter, født ca. 1630 i Sahl, hun er formodentlig datter af Jep Smed i Sahl.

Hun er muligvis død imellem 1691 - 1700, da præsten ikke førte de døde ind i kirkebogen, da hun ikke er fundet udenfor dette tidsrum.

Enevold Christensen og Kiersten Jepsdatter havde syv børn, de tre sidste havde Kirkegaard til efternavn.

1. **Christen Enevoldsen**, født ca. 1650 i Bulig, gift med Maren Olesdatter.
2. **Maren Enevoldsdatter**, født ca. 1656 i Bulig (se ane nr. 233, side 87).

3. **Jens Enevoldsen**, født ca. 1660 i Bulig, han var gift to gange og havde en stor flok børn.

4. **Anne Enevoldsdatter**, hun nævnes flere gange som fadder sammen med de andre søskende.

5. **Enevold Kirkegaard**, født i Sahl by.

6. **Søren Kirkegaard**, født i Sahl by.

7. **Kiersten Kirkegaard**, gift 1722 med Enevold Lauritsen i Sahl.

Cirka 1 km sydvest for Sal by ligger der en gård, som hedder Bulig. Den lå i gamle dage udenfor byfællesskabet og havde sin jord for sig selv. Den hørte på svenskekrigenes tid (midt i 1600-tallet) under Stubbergaard, og her sad i årene efter krigen en fæster, der hed Enevold Christensen, det er muligt, at han var i familie med præsten i Sahl, nemlig Chr. Pedersen Nørkiær. I hvert fald var der en megen nøje forbindelse imellem Bulig og Præstegården. Præsten Chr. Nørkiær døde i 1682 og efterflugtes i embedet af en Laurits Thygesen, der var gift med pastor Nørkiærs datter, Karen Christensdatter.

Enevold Christensen boede i Bulig til omkring 1680, da flyttede han ind i en gård i Sahl by, som kaldtes

Kirkegaard, fordi den tilhørte Sahl kirke. Enevold Christensen og hustru, Kiersten Jepsdatter, havde flere børn, både sønner og døtre og nogle af de sidste fik navn efter gården, Kirkegaard.

Ved en ildsted og kvægskat nævnes Enevold Christensen at have tre ildsteder, to hopper og to køer, mens hans broder, Thue Christensen nævnes samme sted at have et ildsted, en hest og en ko.

Enevold Christensen og hans hustru, Kiersten Jepsdatter, er sikkert begge døde i tidsrummet fra 1690-1700, da de ikke er fundet omtalt senere og præsten har hverken ført de viede eller døde i kirkebogen i dette tidsrum.

ET »JAGILDE« DER ENDTE MED DRAB

Der fortælles mange beretninger fra livet i Sahl, således skriver V. Frederiksen, Hvidemose, følgende om »Bulig«:

Gården Bulig lå på dens nordligste spids af marken indtil ca. 1840, da blev den flyttet ud hvor den nu ligger. I året 1742 ejedes gården af en mand ved navn Peder Nielsen, han var meget rig, og han havde en søsterdatter hos sig som husholderske, der hed Ane Andersdatter. Hun må også have været meget rig, idet hun altid gik under navnet »Den rige pige i Bulig«.

På samme tid boede der en mand ved navn Bentsen i Øster Tolstrup ved Skive. han var lige blevet enke-mand, hans kone døde af alderdom 80 år gammel, han selv var kun 35 år gammel, og da han havde fået nys om den rige pige i Bulig, tænkte han ved sig selv, at det var noget for ham, der sad i den yderste armod. Han fik da lånt så meget ridetøj og lange støvler, så han blev en meget flot rytter, da han fik de lånte sager på.

Der blev stor ståhej i Bulig, da den fine rytter kom ridende ind i gården, Peder Nielsen kom straks ud og bød ham med ind, hvor de satte sig ved langbordet, medens Ane fik travlt med at dække bordet med det bedste huset formåede. Tolstrup-manden

kom nu frem med sit ærinde, og da Ane hørte, det var hende det gjaldt, blev hun så inderlig glad ved at høre, der var udsigt til, at hun kunne blive gift med denne flotte karl. Det blev da bestemt, at Peder Nielsen og Ane skulle køre til Tolstrup førstkom-mende søndag og drikke forlovelsesgilde, men Peder Nielsen stillede den betingelse for forbindelsen med Ane, at Tolstrup-manden skulle fremvise 200 rdl. på kistebunden, og så red da Tolstrup-manden ud af Bulig igen.

Den næste søndag kørte Peder Nielsen og hans søsterdatter Ane til Tolstrup, hvor de blev modtaget på festlig vis med gode spise- og drikkevarer og særlig det sidste var der nok rigelig af, så det blev midnat, før de brød op. Men så kom Peder Nielsen pludselig i tanke om at han ville se de 200 rdl., som aftale var, men det viste sig snart, at Tolstrup-manden, hvor meget han end vred sig og kom med mange udflugter, hjalp det ham ikke - pengene skulle på bordet - ellers blev der ikke noget bryllup ud af det. Så måtte den arme bejler erkende, at han ikke ejede Kongens mønt.

Nu blev Peder Nielsen rasende, hvilket de mange snapse han havde fået indenfor vesten, vel også havde deres andel i. Forøvrigt var han af naturen en meget galsindet mand, og det begyndte med, at han slog i bordet, så kopper og tallerkener dansede. Nu blev også Kristen Bentsen gal i hovedet. Og før nogen vidste af det, var de to store, stærke mænd i et voldsomt slagsmål - og pludselig greb Peder Nielsen en ildrager og plantede den oven i hovedet på Kristen Bentsen med en sådan kraft, at denne sank død om. Nu fik Peder Nielsen og Ane travlt med at få hestene spændt for vognen, og så gik det i strakt galop efter Bulig til. Da de var kommet hjem, sadlede Peder Nielsen sin bedste hest og forsvandt med de penge han ejede. Og ingen har nogensinde siden hørt eller set noget til ham.

Ane blev aldrig gift, men levede i mange år efter denne skæbnesvangre episode, men nu som ejer af Bulig.

Bodil Marie Nielsdatters tip-5-oldeforældre

Laurits Jensen - hans hustrus navn ukendt

(forældre til ane nr. 464, side 89)

Ane nr. 928:

Laurits Jensen er formodentlig født i Aal, Sahl sogn, sidst i 1500 tallet. Det er ikke fundet, hvornår han er død. Hans hustrus navn kendes ikke, og vi kender kun navnet på sønnen:

1. *Peder Lauritsen*, der blev født ca. 1625 i Aal, Sahl sogn. (se ane nr. 464, side 89).

Laurits Jensen nævnes i Lundesnæs Lens Skattemandtaller for 1647-48. han var da fæster på en gård i Aal, Sahl sogn.

Christen Thuesen og Anne Enevoldsdatter

(forældre til ane nr. 466, side 89)

Ane nr. 932:

Christen Thuesen er muligvis født i Sahl sogn, sidst i 1500-tallet. Han døde formentlig før 1651 i Sahl. Hans hustru var

Ane nr. 933:

Anne Enevoldsdatter, der muligvis også er født sidst i 1500-tallet.

Vi kender navnene på tre af deres børn:

1. **Envold Christensen**, født ca. 1625 i Sahl sogn. Han blev gift med Kirsten Jepsdatter i Sahl sogn (se ane nr. 466, side 89).

2. **Thue Christensen**.

3. **Maren Christensdatter**.

Christen Thuesen er sikkert død før 1651, da præsten i sin indberetning dette år, nævner Christen Thuesens hustru, Anne Enevoldsdatter, som fæster af en helgård i Sahl. Som sådan nævnes hun også i 1664.

Jep Smed i Sahl - hustrus navn ukendt

(forældre til ane nr. 467, side 89)

Ane nr. 934:

Jep Smed er født ca. 1606 (efter alder ved hans død). han døde i Sahl den 29. august og blev begravet på Sahl kirkegård (70 år gammel).

Barn:

1. **Kirsten Jepsdatter**, født ca. 1630 i Sahl, hun blev

gift med Envold Christensen i Bulig (se ane nr. 467, side 89).

Vi ved ellers ikke noget om Jep Smed, udover at præsten skriver i kirkebogen ved hans død den 29. september 1676, (som var Michelsdag) »Jep Smed var en meget gudfrygtig mand og meget kyndig i bibelhistorie«.

III AFSNIT

Efterslægten

Efterkommere
af
Gårdejer Anders Hansen
og
Bodil Marie Nielsdatter
»Søndergaard«
i Djeld

Børn af Anders Hansen og Bodil Marie Nielsdatter

I	Ellen Andersen	født 1865
II	Niels Andersen	født 1866
III	Hans Andersen	født 1867
IV	Ellen Marie Andersen	født 1868
V	Ane Andersen	født 1869
VI	Niels Christian Andersen	født 1871
VII	Ane Margrethe Andersen	født 1872
VIII	Jens Andersen	født 1873
IX	Kresten Andersen	født 1874
X	Anders Andersen Søndergaard	født 1876
XI	Hansine Andersen	født 1880

I Ellen Andersen

I

Ellen Andersen, blev født den 3. november 1865 i Søndergaard i Djeld, Sevel sogn. Hun blev hjemmedøbt på grund af svagelighed, og hun døde den 14. november samme år og blev begravet på Sevel kirkegård.

(I kirkebogen står der: Dødsårsag: Halssyge).

II Niels Andersen

II

Niels Andersen, blev født den 14. oktober 1866 i Søndergaard, Djeld, Sevel sogn, han blev døbt den 2. december i Sevel kirke båret af Elisabeth Eriksen, Maren Catrine Christensdatter, gårdkone i Djeld stod hos, Fadderne var: Gårdejer Christen Hansen, Djeld, tjenestekarl Niels Jeppesen, Djeld, tjenestekarl Laust Nielsen, Vridsted (barnets morbroder), og pigen Hedevig Christensen.

Niels Andersen, døde den 10. marts 1867 og blev begravet på Sevel kirkegård knap 5 måneder gammel.

III Hans Andersen

III

Hans Andersen, blev født den 13. oktober 1867 i Søndergaard, Djeld, Sevel sogn, han blev døbt den 20. oktober dette år i Sevel kirke båret af: Niels Jensens kone Sidsel Marie Hansdatter i Jattrup, (barnets faster), Faddere var: Karen Eriksen, gårdkone i Djeld stod hos, boelsmand Niels Jensen, Jattrup og gårdejer Christen Hansen, Djeld, og husfæster Jens Nielsen, Hedegaard.

Hans Andersen, døde den 21. november 1879 i Søndergaard, og blev begravet på Sevel kirkegård. (12 år gammel).

IV Ellen Marie Andersen

IV

Ellen Marie Andersen, blev født den 6. oktober 1868 i Søndergaard, Djeld, Sevel sogn, og hun blev døbt den 11. oktober dette år i Sevel kirke, båret af Mette Marie Christensen, Vridsted (gårdkone), pigen Ane Laursen stod hos, Fadderne var: Gårdejer Christen Hansen, Djeld, husmand Niels Jensen, Hedegaard, og gårdejer Niels Jeppesen, Djeld.

Ellen Marie Andersen, døde 22. oktober samme år og blev begravet på Sevel kirkegård.

V
Ane Andersen
OG
Magnus Hyldal Jensen
SAMT
deres efterkommere



Magnus Hyldal og hustru Ane Andersen, Stadil.

**A Dagmar Andersen
Johs. P. Lorentzen**

1 Egon H. Lorentzen
Valborg E. Andersen

a Kirsten H. Lorentzen
Jørn H. Malmsov

(1) Jacob H. Malmsov

2 Solveig H. Lorentzen
Knud Ø. Jensen

a John B. Jensen
Lis Nielsen

(1) Søren Jensen

b Leif B. Jensen
Hanne Gamerath

(1) Janne B. Jensen
(2) Gitte B. Jensen

c Bente M. B. Jensen
Benny Meiling

3 Gunner H. Lorentzen
Marie Poulsen

a Dorrit H. Lorentzen
Jan Magnussen

(1) Magnus Magnussen
(2) Mikkel Magnussen

b Gunner H. Lorentzen
Helle V. Hansen

a Henning H. Hansen
Britta Søndergaard

b Marianne H. Hansen
Arne R. Andersen

(1) Kasper H. R. Andersen
(2) Benjamin H. R. Andersen

c Astrid H. Hansen
Henrik Olicher

(1) Tobias Olicher

d Henrik H. Hansen

5 Petra H. Lorentzen
Knud G. Larsen

a Jette H. Larsen
Nigel P. Evenden

(1) Martin J. Evenden
(2) Alan M. Evenden

b Helen H. Lorentzen
Asmus Dichmann

(1) Michala Dichmann

c Ebbe H. Larsen
Anne Allesøe

6 Elin M. H. Lorentzen
Kaj Persson

a Annette Persson

b Flemming Persson

c Lisbeth Persson

**B Bothilde Hyldal Jensen
Peder Chr. Knak**

1 Viggo H. Knak
Gerda V. Dahl

a Peder K. Knak
Bodil Jensen

(1) Henrik Knak
(2) Benny Knak

b Niels E. Knak
Martha Christensen

(1) Kim Knak

2 Anton H. Knak
Johanne Tokkesdal

a Svend Knak

b Inge Knak

3 Ellen H. Knak
Viggo R. Hansen

a Verner Hansen

b Bodil Hansen

**C Petra Hyldal Jensen
Peder Sørensen**

1 Kristian Sørensen
Yrsa Foged

a Jørn Sørensen
Majbritt Pedersen

(1) Randi Sørensen
(2) Pia Sørensen

a Ulla H. Sørensen

2 Magnus Sørensen
Karen Aa. Jespersen

b Charlotte K. H. Sørensen

c Peder H. Sørensen

**D Agnes Hyldal Jensen
Bjørn Sørensen**

1 Tage H. Sørensen

d Poul H. Sørensen

2 Lydia H. Sørensen
Ernst E. Jensen

3 Erling H. Sørensen

4 Arne H. Sørensen
Elna Jensen

Ane Andersen og Magnus Hyldal Jensen samt deres efterkommere.

V

Ane Andersen blev født den 1. november 1869 i Søndergaard, Djeld, Sevel sogn. Hun døde den 15. december 1948 i Stadil og blev begravet på Stadil kirkegård (79 år gammel).

Hun blev gift den 21. april 1899 i Stadil kirke med **Magnus Hyldal Jensen**, født den 25. oktober 1867 i Møborg sogn. Han var søn af gårdejer Peder Hyldal Jensen og hustru Kirstine Madsen, Møborg. Han døde den 29. juni 1942 i Stadil og blev begravet på Stadil kirkegård (knap 75 år gammel).

Ane Andersen blev døbt i Sevel kirke den 7. november 1869, båret af gårdkone Karen Eriksen, Djeld, boelskone Sidsel Marie Hansdatter i Jattrup (barnets faster) stod hos, Fadderne var: gårdejer Christen Hansen, Djeld, boelsmand Niels Jensen, Jattrup og gårdejer Niels Jeppesen, Djeld.

Hun gik i Nørstoft skole og blev konfirmeret den 20. april 1884 i Sevel kirke med karakter mg for kundskab og opførsel.

Ane Andersen havde som ung forskellige pladser i huset og i 1898 var hun hjemme i »Søndergaard«, hvor hun fødte en lille pige den 24. april, hun blev døbt i Sevel kirke og fik navnet Dagmar. (Udlagt barnefader var Anders Andersen i Raee, Sevel sogn. Han var søn af gårdejer Christen Andersen og hustru Ane Pedersen, og var født 21. januar 1871 i Raee, Sevel sogn).

Året efter flyttede Ane med sin lille pige til Stadil, hvor hun blev husbestyrerinde for ungkarl og gårdejer Magnus Hyldal Jensen i Halkjær, Stadil sogn, og her blev Ane Andersen og Magnus Hyldal gift den 21. april 1899 i Stadil kirke. Forlovere var: Peder Jensen Hyldal og Niels Pedersen Thesbjerg. Magnus Hyldal havde købt gården i Halkjær 1897 af Jens Lauritsen, der (som aftægtsmand) blev på gården indtil sin død i 1908.

Ane Andersen og Magnus Hyldal Jensens efterkommere

V A

Dagmar Andersen, født den 24. april 1898 i Søndergaard i Djeld, Sevel sogn.

Hun døde den 31. august 1982 på Plejehjemmet og blev begravet på Ubby kirkegård, 84 år gammel.

Gift den 15. februar 1920 i Kvanløse kirke med repræsentant

Johannes Peder Lorentzen, født den 24. november 1893 i Mørke sogn, han var søn af tækkemand Jens Chr. Lorentzen og hustru Hanne Frederikke Christensen, Skamstrup sogn.

Johannes Peder Lorentzen døde den 19. februar 1967 og blev begravet på Ubby kirkegård (73 år gl.).

År 1926 afstod Ane og Magnks Hyldal gården til deres datter og svigersøn, Bothilde og Peder Knak, Ane og Magnus Hyldal købte da selv 2 tdr. land jord, herpå byggede de en ejendom, hvor de havde 2 køer.

Da Magnus døde i 1942, sad Ane tilbage i uskiftet bo indtil sin død den 15. december 1948, da blev der skrevet følgende skifte efter hende:

»Arvingerne efter afdøde Ane Jensen, født Andersen og æftefælle, fhv. gårdejer Magnus Hyldal Jensen, Stadil pr. Tim, død samme sted den 29. juni 1942, efter hvem hun hensad i uskiftet bo, er:

I. I sidstafdødes datter forud for ægteskabet, fru Dagmar Lorentzen, født Andersen, Svollerup pr. Kalundborg.

II. Fælles børnene af ægteskabet:

1. Fru Bothilde Marie Hyldal Knak, født Jensen, Stadil pr. Tim.

2. Fru Petra Hyldal Sørensen, født Jensen, Vestergade 62, Skjern, død 1928, hendes børn og eneste livsarvinger: a. Banearbejder Kristian Hyldal Sørensen, Vestergade 62, Skjern. b. Pakhuskarl Magnus Hyldal Sørensen, samme sted.

3. Fru Agnes Hyldal Sørensen, født Jensen, Katrieholm pr. Slagelse.

Alle er myndige.

1949 den 26. januar fremlagdes begæring fra disse om at måtte overtage boet til privat skifte. Dette tages til følge.
O. S. Kjær, f.m.

Ejendommen blev derefter solgt for 15.000 kr.«

Da Peter Knak var død i 1953, overtog sønnen Anton Knak gården. Hans mor, Bothilde Knak, som nu var enke, købte hendes afdøde forældres ejendom tilbage for 15.000 kr.

Efter hendes død i 1966 blev ejendommen solgt til sommerhus for 30.000 kr.

Det ser ikke ud til at Magnus Hyldal har adopteret Ane's lille pige, idet hun stadig ved sin konfirmation den 14. april 1912 nævnes som Dagnar Andersen og Magnus Hyldal Jensen som hendes stedfar, og hun får ikke navnet Hyldal Jensen.

Dagmar Andersen kom tidlig ud at tjene og havde forskellige pladser i huset, før hun som knap 22-årig blev gift med Johannes Peder Lorentzen.

Børn:

V A 1

Egon Hyldahl Lorentzen, født den 6. januar 1920 på Rigshospitalet i København.

Gift den 23. maj 1953 i Nysted kirke på Lolland med



Dagmar og Johannes P. Lorentzen med deres børn, bagerst fra venstre: Egon, Solveig, Tove, Gunnar, foran: Johannes, Elin, Petra og Dagmar.

Valborg Elisabeth Andersen, født den 23. maj 1922, datter af Alfred Ernst Andersen og hustru Helga Dusine Nielsen.

Egon Hyldahl Lorentzen er regnskabsfører og kommuneassistent og bor Guldborgvej 82 i Saksøbing.

Børn:

V A 1 a

Kirsten Hyldahl Lorentzen, født 18. februar 1954 i Saksøbing. Hun blev gift 11. oktober 1980 i Saksøbing kirke med:

Jørn Hansen Malmkov, født 12. november 1955 i Nykøbing F. Bopæl Torstemarksvej 12, Øster Radsted, Saksøbing.

Barn:

V A 1 a (1)

Jacob Hyldahl Malmkov, født 10. september 1981.

V A 2

Solveig Hyldahl Lorentzen, født 22. juni 1921 i Undløse. Hun blev gift 20. april 1940 på Kalundborg rådhus med:

Knud Otto Jensen, født 28. marts 1919 i Havrebjerg, søn af amtsvejmand Peder Martin Oskar

Jensen og hustru Karen Elisabeth Bruun, Kalundborgvej, Slagelse.

Knud Jensen er jord- og betonarbejder, og Solveig er fabriksarbejderske. Bopæl: Magnolievej 26, 1. th., 2600 Glostrup.

Børn:

V A 2 a

John Bruun Jensen, født 21. juni 1940 i Lille Fuglede. Han blev gift 6. januar 1966 i Glostrup kirke med:

Lis Nielsen, født 8. januar 1939 i Aalborg.

John Bruun Jensen er kommunalarbejder og hans hustru Lis Jensen er kontorassistent.

Barn:

V A 2 a (1)

Søren Jensen, født 23. september 1963 i Glostrup. Familien bor: Engvej 22. 3650 Ølstykke.

V A 2 b

Leif Bruun Jensen, født 2. juli 1941 i Lille Fuglede. Han blev gift 19. april 1962 i Brøndbyvester kirke med

Hanne Gamerath, født 7. september 1943 i Valby, datter af bager Gamerath i Glostrup.

Leif Bruun Jensen er Falck-redder, og Hanne Jensen er kontorassistent.

Børn:

V A 2 b (1)

Janne Bruun Jensen, født 16. november 1962 i Brøndbyøster.

V A 2 b (2)

Gitte Bruun Jensen, født den 18. november 1964 i Glostrup.

Familien bor: Krabbesholmsvej 1, Gershøj, 4050 Skibby.

V A 2 c

Bente Merete Bruun Jensen, født den 8. december 1946 i Glostrup.

Hun blev gift den 6. december 1975 på Skovlunde rådhus med

Benny Meiling, født den 23. juli i København. Han er konstruktør og hans hustru, Bente er kontorassistent.

Bopæl Skovlunde Bygade 49, 2740 Skovlunde.

V A 3

Gunnar Hyldahl Lorentzen, født den 24. januar 1923 i Kundby.

Han blev gift den 5. november 1950 i Råby kirke med

Marie Poulsen, født den 23. november 1923 i Råby, hun er datter af barber Jens Peder Chr. Poulsen og hustru Alma Marie Nielsen, Råby, Horndahl.

Gunnar Hyldahl Lorentzen er chauffør og hans hustru, Marie er kantineleder.

Bopæl: Husumgade 28, 4., 2200 København N.

V A 3 a

Dorrit Hyldahl Lorentzen, født den 18. april 1951 i Charlottenlund.

Hun blev gift den 23. maj 1980 på Københavns rådhus med

Jan Magnussen, født den 8. januar 1943 på Frederiksberg.

Jan Magnussen er lektor og hans hustru, Dorrit er lektorstuderende.

Bopæl: Østerbrogade 70, København Ø.

Børn:

V A 3 a (1)

Magnus Magnussen, født 18. april 1980 i København.

V A 3 a (2)

Mikkel Magnussen, født 30. juni 1982 i København.

V A 3 b

Gunnar Jan Hyldahl Lorentzen, født 16. juni 1955 i København. Han er postfunktionær og har bofællesskab med lægesekretær

Helle Vendelboe Hansen, født 5. februar 1957 i København.

Bopæl: Nørrebrogade 115, 2200 København N.

V A 4

Tove Hyldahl Lorentzen, født den 30. december 1926 i Kundby.

Hun blev gift den 27. april 1950 i Havrebjerg Frimenighedskirke med gårdejer

Troels Harmondal Hansen, født den 2. juni 1926 i Ørslev, Solbjerg. Han er søn af gdr. Hermod Harmondal Hansen og hustru, Astrid Frandsen, Sønderrupvej 2, Slagelse.

Bopæl: »Hammeldrupgården«, 4200 Slagelse.

Børn:

V A 4 a

Henning Harmondal Hansen, født 18. april 1951 i Kirke Stillinge. Han er lærer og har bofællesskab med lærer

Britta Søndergård, født 30. september 1951 i Flakkebjerg sogn.

Bopæl: Kalundborgvej 159, 4300 Holbæk.

V A 4 b

Marianne Harmondal Hansen, født 29. september 1953 i Kirke Stillinge. Hun er børnehavepædagog og blev gift 23. juli 1977 i Havrebjerg Frimenighedskirke med

Arne Rolighed Andersen, født 25. december 1950 i Ørslev. Han er maskinsmed og bor: Blæsingevej 26, 4200 Slagelse.

Børn:

V A 4 b (1)

Kasper Harmondal Rolighed Andersen, født 28. januar 1980 i Blæsinge.

V A 4 b (2)

Benjamin Harmondal Rolighed Andersen, født 5. marts 1982.

V A 4 c

Astrid Harmondal Hansen, født 6. maj 1959 i Ørslev. Hun har bofællesskab med

Henrik Olicher, født 22. september 1955 i Hørsholm. Han er portør.

Barn:

V A 4 c (1)

Tobias Harmondal Olicher, født 25. november 1981.

Bopæl: Jagtvej 109 G 1. th.,
2200 København N.

V A 4 d

Henrik Harmondal Hansen, født 23. juli 1960 på Slagelse Sygehus. Han er landvæseneselev og bor hjemme på »Hammeldrupgården«, 4200 Slagelse.

V A 5

Petra Hyldahl Lorentzen, født den 6. september 1928 i Kundby. Hun blev gift den 1. december i Ubby kirke med specialarbejder

Knud Georg Larsen, født den 30. april 1926 i Munkebjergby, søn af tromlefører Niels Peder Larsen og hustru, kogekone Verna Nielsine Ane Katrine Andersen, Ubby, Jerslev.

Familien bor: Engvej 1, 4490 Jerslev, Sjælland.
I Petra og Knud Larsens ægteskab er der 3 børn:

V A 5 a

Jette Hyldahl Larsen, født den 14. oktober 1952 i Ubby. Hun blev gift den 21. april 1973 i Udby kirke med flytekniker

Nigel Patrick Evenden, født den 5. marts 1947 i Kingston, England.

Deres børn:

V A 5 a (1)

Martin James Evenden, født den 5. november 1976 på Frimley Park Hospital i Blackwater.

V A 5 a (2)

Alan Michael Evenden, født 29. maj 1980 på Frimley Park.

Familien bor: 6 Cedar Avenue, Blackwater Camberley, Surrey, England.

V A 5 b

Helen Hyldahl Larsen, født 26. april 1956 i Ubby. Hun blev gift den 14. juli 1979 i Ørre kirke med landmand

Asmus Diechmann, født den 9. februar 1956 i Snebjerg. Helen Diechmann er ergoterapeut-studerende.

Deres barn:

V A 5 b (1)

Michala Hyldahl Diechmann, født den 15. juni 1980 på Herning Centralsygehus.

Familien bor: Bredvigvej 4, Ørre,
7400 Herning.

V A 5 c

Ebbe Hyldahl Larsen, født den 8. oktober 1958 på Kalundborg Sygehus.

Han er maskinarbejderlærling og har bofællesskab med

Anne Allesøe, født 19. februar 1959 i Frederiksberg, Solbjerg sogn.

Bopæl: Kanalens Kvarter 86, 2. th., 2620 Albertslund.

V A 6

Elin Maria Hyldahl Lorentzen, født den 3. april 1934 i Vanløse. Hun blev gift den 11. maj 1957 i Slotsbjerg kirke med vognmand

Kaj Persson, født den 22. november 1932 på Slagelse Centralsygehus, som søn af tækkemand Adolf Lennart Persson og hustru, Adda Elly Hansen, Slotsbjergby.

Familien bor: Lundbækvej 1, Slotsbjergby, 4200 Slagelse.

Deres børn:

V A 6 a

Annette Persson, født den 9. september 1957 på Slagelse Centralsygehus.

Hun er økonomaelev og bor: Løvegade 28, 4200 Slagelse.

V A 6 b

Flemming Persson, født 13. januar 1959 på Slagelse Centralsygehus.

Han er chauffør og bor Slotsbjergbyvej 16, 4200 Slagelse.

V A 6 c

Lisbeth Persson, født 29. juni 1963 på Slagelse Centralsygehus. Hun er elev og bor hjemme på Lundbækvej 1, Slotsbjergby, 4200 Slagelse.

V B

Bothilde Marie Hyldal Jensen, født den 24. december 1899 i Stadil, hjemmedøbt den 27. (3. juledag) og fremstillet i Stadil kirke den 1. april 1900, frembåret af dets moster, Hansine Andersen, i Djeld, Sevel sogn.

Hun døde den 30. september 1966 på Ringkøbing Sygehus og blev begravet på Stadil kirkegård (knap 67 år gammel).

Og hun blev gift den 28. marts 1926 i Stadil kirke med ungarl

Peder Chr. Knak, født den 24. december 1893 i Staby, søn af husmand Kristian Knak, Staby, 6990 Ulfborg. Han døde den 26. december 1953 på Ringkøbing Sygehus, og blev begravet på Stadil kirkegård (60 år gammel).

Dødsårsag for begge var sygdommen »kræft«.

Den 1. april 1926 overtog Bothilde og Peder Knak hendes forældres gård i Stadil for 22.000 kr. Den var da på 10 tdr. land agerjord og 10 tdr. land eng og rørsær, med besætning: 1 hest, 4 køer - nogle grise og 2 får.

Familien Peder Knak boede: Halkærvej 4, Stadil, 6980 Tim. Datteren Ellen fortæller om sine forældre: »Far og mor var meget sparsommelige, de havde ikke så meget at bruge af. Far var en overgang mælkekusk og mor strikkede og syede meget, mor hjalp også far med alting ude, både i mark og stald, fordi far så tit var syg, især de sidste 10 år, så nogen særlig hobby kunne der ikke blive tid til, far gik lidt på harejagt før han blev syg.

Vi havde en skøn barndom, og et godt hjem, som jeg tit mindes med glæde«.

I Bothilde og Peder Knak's ægteskab er der tre børn:

V B 1

Viggo Hyldal Knak, født den 24. marts 1927 i Stadil. Han blev gift den 14. marts 1950 i Husby kirke med

Gerda Vølborg Dahl, der blev født den 6. april 1929 i Husby, datter af landmand Michel Dahl og hustru Katrine i Husby, 6990 Ulfborg.

Viggo Knak købte den 2. november 1949 en landejendom i Stadil på 6 tdr. land agerjord og 10 tdr. land eng og rørsær for 12.000 kr., senere købte han 7 tdr. land til de 16 han havde før og havde nu en besætning på 10 køer, 30 kvier og kalve.

Familien bor: Skellosevej 4, Stadil, 6980 Tim, deres børn er:

V B 1 a

Peder Kristian Knak, født den 18. september 1950 i Stadil. Han blev gift den 29. december 1977 i Dybe kirke med

Bodil Jensen, født den 14. december 1950, datter af Ester og Evald Jensen, V. Hjortkær, Dybe.

Peder Chr. Knak er snedker og familien bor Finlandsgade 5 i Ringkøbing. Deres børn:

V B 1 a (1)

Henrik Knak, født den 22. januar 1980.

V B 1 a (2)

Benny Knak, født den 1. juni 1981.

V B 1 b

Niels Erik Knak, født den 27. juni 1954 i Stadil. Han blev gift den 4. oktober i Hvide Sande kirke med

Martha Christensen, født den 19. juni 1960, datter af fisker Jens Christensen og hustru, Grethe, Færgemandsvej, Hvide Sande. Niels Erik Knak er fisker, og familien bor Minervavej 7, Hvide Sande, de har sønnen:

V B 1 b (1)

Kim Knak, født den 17. april 1981.

V B 2

Anton Hyldal Knak, født den 28. december 1931 i Stadil.

Han blev gift den 19. november 1954 i Ny sogns kirke på Holmsland, med

Johanne Tokkesdal, født den 25. september 1936, datter af gårdejer Aage Tokkesdal og hustru, Anna, på Holmsland.

Anton Knak overtog den 1. marts 1954 sine forældres gård i Stadil for 40.000 kr. Der var da 2 heste, 4 køer, 1 so + 10 grise. 1958-60 blev både eng og rørsær opdyrket så gården nu var på 20 tdr. land, meget god agerjord.

Anton Knak er nu chauffør, og i 1980 solgte han jorden fra gården, men beholdt selv bygningerne, hvor familien stadig bor:

Halkjærvej 4, 6980 Tim.

I deres ægteskab er der 2 børn:

V B 2 a

Svend Knak, født den 6. februar 1962 i Stadil, han er ugift - udlært købmand og bor hjemme i Stadil.

V B 2 b

Inga Knak, født den 18. marts 1969 i Stadil, hun er skolelev og bor hjemme.

V B 3

Ellen Hyldal Knak, født den 4. april 1939 i Stadil, gift den 17. marts 1962 i Stadil kirke med værkerfører

Viggo Regner Hansen, født den 7. januar 1937, som søn af landmand Thorvald Hansen og hustru Dorthea, i Herning.

Ellen og Viggo Regner Hansen bor Heboltoft 24, 6950 Ringkøbing.

I deres ægteskab er der 2 børn:

V B 3 a

Verner Hansen, født den 28. februar 1964 i Rindum, han er maskinlærling og bor hjemme.

V B 3 b

Bodil Hansen, født den 10. september 1967 i Rindum, hun er skolelev og bor hjemme.



Petra Hyldal.

V C

Petra Kirstine Hyldal Jensen blev født den 7. november 1901 i Stadil og døbt i Stadil kirke.

Hun døde den 11. maj 1928 i Skjern og blev begravet på Skjern kirkegård (kun 26 år gammel).

Og hun blev gift den 10. oktober 1923 i Stadil kirke med snedker

Peder Sørensen, født den 24. november 1895 i Skjern, som søn af vejmand og kloakmester Jens



Magnus, Jens Martin og Kristian.

Chr. Sørensen og hustru, Ane Marie Andersen, Vestergade i Skjern. Han døde den 24. marts 1975 og blev begravet på Skjern kirkegård (godt 79 år gammel).

Peder Sørensen var snedkermester i Skjern og i hans og Petra's ægteskab er der 2 sønner:

V C 1

Kristian Hyldal Sørensen, født den 26. juli 1924 i Skjern. Han er portør ved DSB i Skjern og han blev gift den 22. november 1952 i Skjern kirke med

Yrsa Foged, der blev født den 30. september 1932, datter af fagforeningsformand Vagn Foged, Skjern. I Yrsa og Kristian Sørensens ægteskab er der sønnen

V C 1 a

Jørn Sørensen, født den 6. marts 1953 i Skjern. Han er murer og blev gift den 14. marts 1980 i Skjern med

Majbritt Pedersen, født den 24. september 1958, datter af Petra Pedersen, Skjern. Majbritt og Jørn Sørensen har to børn:

V C 1 a (1)

Randi Sørensen, født den 2. september 1975, hun er skoleelev.

V C 1 a (2)

Pia Sørensen, født den 12. september 1979. Familien bor Bredgade 81, Skjern.

V C 2

Magnus Hyldal Sørensen, født den 10. november 1926 i Skjern. Han er lagerforvalter og blev gift den 25. september 1954 i Lønborg kirke med

Karen Aase Jespersen, født den 24. september 1929, datter af arbejdsmand Hans Jørgen Jespersen og hustru, Karen Marie Jespersen i Vostrup. I Karen Aase og Magnus H. Sørensens ægteskab er der 4 børn:

V C 2 a

Ulla Hyldal Sørensen, født den 1. juli 1955 i Skjern. Hun er lærerinde i Bjerringbro.

V C 2 b

Charlotte Kirstine Hyldal Sørensen, født den 28. juli 1958 i Skjern. Hun er student og handelsstuderende i Aalborg.

V C 2 c

Peder Hyldal Sørensen, født den 10. august 1961 i Skjern. Han er ingeniørstuderende i Odense.

V C 2 d

Poul Hyldal Sørensen, født den 19. juli 1966 i Skjern. Han er skoleelev i Skjern.
Familien bor: Vestervænget 30, 6900 Skjern.

Efter Petra Hyldal's død i 1928 var Peder Sørensen enkemand i godt 5 år. Han blev gift 2. gang den 26. december 1933 med

Dagmar Hansen, der var født den 20. februar 1904, hun var datter af Peder Hansen i Borris.
I 2. ægteskab var der sønnen

Jens Martin Sørensen, født den 20. april 1942 i Skjern. Han er lærer i Spjald og gift med

Gunhild Jensen fra Mors.
I deres ægteskab er der 3 børn:
Jesper - Kirstine og Inger.

Peder Sørensen døde den 24. marts 1975 - og hans 2. hustru, Dagmar Hansen Sørensen, døde den 5. juni 1976 i Skjern.

V D

Agnes Sørine Hyldal Jensen, født den 24. april 1906 i Halkjær og døbt i Stadil kirke.
Gift den 29. april 1938 i Vordingborg, Præstø amt, med arbejdsmand

Bjørn Sørensen, født den 2. november 1907 i København. Han døde i august 1982.
I deres ægteskab er der 4 børn:

V D 1

Tage Hyldal Sørensen, født den 16. marts 1927 i Stadil. Han er ugift fabriksarbejder, og bor: Østerbrogade 57, København Ø.

V D 2

Lydia Hyldal Sørensen, født den 17. juli 1938 i Sværborg sogn. Hun er gift med arbejdsmand

Ernst Elgård Jensen, Tybjerg, 4160 Herlufmagle.



Agnes Hyldal.

V D 3

Erling Hyldal Sørensen, født den 29. september i Arvinge på Lolland. Han er ugift og er fabriksarbejder i Trelleborg, Sverige.

V D 4

Arne Hyldal Sørensen, født den 17. maj 1945 i Søllested på Lolland. Han er gift med

Elna Jensen, de er begge fabriksarbejdere og bor i Trelleborg, Sverige.

Agnes Hyldal havde som ung forskellige pladser på landet, bl.a. var hun fodermester på en stor gårdovre på Sjælland, det var ikke så almindelig på den tid.

VI
Niels Christian Andersen
OG
Ane Kristensen
SAMT
deres efterkommere



Ane Kristensen og Niels Chr. Andersen

VI Niels Chr. Andersen og Ane Kristensen.

A Jens Chr. Andersen
Olga Johansen

B M. B. M. Andersen
Chr. H. Mikkelsen

1 Sonja Mikkelsen
Gert Sørensen

a Dorthe Sørensen
b Mette Sørensen

C Agnes M. Andersen
Anton S. Andersen
Gustav A. Olsson

1 Ruth Andersen
1 Inga Olsson
2 Jørgen W. Olsson

3 Ruth W. Olsson
Anders P. S. Jeppesen

a Vilbeke S. Jeppesen
b Solveig S. Jeppesen

4 Erik W. Olsson
Ingrid S. Knudsen

a Helle S. Olsson
b Jan W. Olsson

VI Niels Christian Andersen og Ane Kristensen samt deres efterkommere

VI

Niels Christian Andersen, født den 12. februar 1871 i Søndergaard, Djeld, Sevel sogn.

Død den 31. maj 1934 på Holstebro sygehus og begravet på Struer kirkegård (63 år gammel).

Gift den 29. marts 1901 i Sahl kirke med

Ane Kristensen, født den 15. marts 1872 i Hasselholt, Sahl sogn, datter af indsider Jens Chr. Kristensen og hustru, Maren Espersdatter i Hasselholt. Forlover var: Indsider Jens Chr. Kristensen, Hasselholt og husmand Niels Chr. Jensen, Sevel. Ane Kristensen døde den 17. december 1915 i Skive og blev begravet på Skive kirkegård (kun 43 år gammel).

Niels Chr. Andersen, der blev født den 12. februar 1871 i Søndergaard, blev døbt hjemme den 15. februar og fremstillet i Sevel kirke den 29. maj samme år, båret af aftægtskone Mette Marie Jensdatter i Vridsted, husfæstekone Dorthe Jensdatter Hedegaard stod hos, og faddere var: gårdejer Christen Hansen, Djeld, gårdejer Niels Jeppesen, Djeld og gårdejer Laust Laursen, Djeld.

Han blev konfirmeret den 12. april 1885 i Sevel kir-

ke med karakter for kundskab g× og for opførelse mg. Chr. Andersen (Søndergaard), som han altid blev kaldt, havde som ung arbejde på Jernstøberiet i Nykøbing på Mors, derefter kom han til Hasselholt, hvor han fik arbejde på teglværket, her blev han kendt med sin hustru og her blev deres 3 børn født. Senere flyttede familien til Skive, hvor han fik arbejde på »Gammelgaard Teglværk«. I Skive havde han den store sorg, at hans hustru døde lige før jul 1915, kun 43 år gammel.

Christian Søndergaard var en meget fin teglbrænder og 2 år efter sin hustrus død, flyttede han til »Overhoved Teglværk« ved Struer, som teglbrænder.

I 1924 blev han forflyttet til »Alkjærsg Teglværk« ved Skjern, her skulle han sammen med en søn af teglværks-ejeren på »Overhoved Teglværk« i Struer, hjælpe denne med teglbrændingerne i Alkjærsg.

Den 23. marts 1927 flyttede Chr. Søndergaard atter til Struer og fik igen arbejde på Overhoved Teglværk, her var han så uheldig i 1933 at falde og fik lårbensbrud, han kom da på Holstebro sygehus, hvor han lå over 1 år, og her døde han den 31. maj 1934.

Niels Christian Andersen og Ane Kristensens efterkommere

VI A

Jens Christian Andersen, født den 22. juli 1901 i Hasselholt ved Vinderup og døbt i Sahl kirke, båret af sin moster, Anine Petrine Kristensen og faster, Hansine Andersen, Djeld stod hos.

Jens Chr. Andersen blev konfirmeret den 3. oktober 1915 i Skive kirke, efter sin konfirmation havde han forskellige pladser på egnen, indtil han ca. 1925 kom til Lolland, hvor han kom i lære som maskinarbejder, efter at have tage maskinisteksamen, kom han til København, her var han en tid natportier på et hotel, og her lærte han en pige,

Olga Johansen, at kende, og de blev gift i 1931.

Fra 1932 til sin død i 1963, arbejdede Jens Chr. Andersen på Otto Mønstedts Margarinefabrik som maskinarbejder. Ægteskabet var barnløst, og de boede på Borbjergvej 23 i København. Jens Chr. Andersen døde i august 1963, og hans urne blev nedsat på Bispebjerg kirkegård i København.

VI B

Maren Bothilde Marie Andersen, født den 29. september 1902 i Hasselholt ved Vinderup og døbt i Sahl kirke, død den 18. marts 1969 i København. Hun blev konfirmeret den 15. april 1917 i Skive kirke, og hun blev gift den 29. juni 1930 i Struer kirke med ungarer, telgværksarbejder

Christian Huus Mikkelsen, Ølbyvej 1, Struer, født den 12. februar 1902, som søn af husmand Mikkell Chr. Mikkelsen og hustru, Christine Jensen, Vorigod sogn. Forlover var: Chr. Andersen, Struer, og Mikkell Chr. Mikkelsen, (begges fædre).

Marie og Chr. Mikkelsen flyttede fra Struer den 1. maj 1936 til Lærkevej 6 i København, her blev Chr. Mikkelsen formand for murer- og betonhåndværker.

I Marie og Chr. Mikkelsens ægteskab er der 1 datter:

VI B 1

Sonja Mikkelsen, født den 9. juni 1939 i København, hun er uddannet klinikassistent og laborant, og er nu klinikassistent på Herlev skole. Sonja Mikkelsen blev gift den 28. maj 1960 i Kapernaumskirken i København, med elektromekaniker

Gert Sørensen, født den 21. februar 1938 i København, som søn af Magdalene og Carl Sørensen, Mågevej 69, København N.V.

Børn:

VI B 1 a

Dorthe Sørensen, født den 18. august 1960 i København, hun er studerende.

VI B 1 b

Mette Sørensen, født den 7. april 1964 i København, hun er skoleelev.

Familien Sørensen bor Pilebro 10, Herlev.

Christian Mikkelsens hustru, Marie Mikkelsen, døde pludselig den 18. marts 1969 hjemme på Lærkevej 6, og blev begravet på Bispebjerg kirkegård (knap 67 år gammel).

Knap 2 år efter Maries død flyttede Chr. Mikkelsen den 1. december 1970 til Løsning i Jylland, hvor han bor sammen med sin svigerinde, Helga Mikkelsen, der også er enke.

De bor: Enggade 1, 8723 Løsning.

VI C

Agnes Margrethe Andersen blev født den 24. oktober 1904 i Hasselholt ved Vinderup og døbt i Sahl kirke. Hun blev konfirmeret den 29. september 1918 i Struer kirke.

Og hun blev gift den 10. februar 1929 i Struer kirke med detaillist

Anton Severin Andersen. Vestergade 45, Struer, han var søn af husmand Jens Andersen og hustru, Henriette Elisabeth Nielsen, Mejrup Moseby. Forlover var Chr. Andersen, Struer, og Jens Andersen, Mejrup Moseby.

Barn:

VI C 1

Ruth Andersen, blev født den 8. oktober 1929 i Struer, død den 27. august 1936 i Skjern.

Ægteskabet blev opløst og Agnes Andersen flyttede den 1. december 1933 til Skjern med sin lille pige, Ruth, der døde den 27. august 1936 og blev begravet på Skjern kirkegård, knap 7 år gammel.

Agnes Andersen blev gift 2. gang den 21. april 1934 på Borgmesterkontoret i Esbjerg med enkemand

Gustav Adolf Olsson, født den 21. april 1892 i København, han var 1. gang gift med

Anna Christensen fra Snejbjerg ved Herning. Hun døde 1928 af »den spanske syge« efter kun 4 års ægteskab. De havde 2 børn:

Anne Marie Olsson, født den 3. juli 1924 i Skjern, hun flyttede til Lyngby-Tårnbæk i 1939 godt 14 år gammel. Hun blev gift og skilt 2 gange, 1. gang med **Laurits Juhl**, og 2. gang med **Edvard Christensen**, der var fra Blåhøj.

Jens Chr. Wehage Olsson, født den 13. december 1927 i Skjern. Han døde den 9. marts 1937 og blev begravet på Skjern kirkegård knap 10 år gammel.

Agnes og Gustav Olssons børn:

VI C 1

Inge Olsson, født den 21. november 1934 i Skjern. Hun døde den 17. januar 1935 og blev begravet på Skjern kirkegård.

VI C 2

Jørgen Wehage Olsson, født den 29. januar 1938 i Skjern. Han flytter til Århus den 11. april 1959, hvor han tog uddannelse indenfor Post- og Telegrafvæsenet. Han var i 16 år bosat i Thorshavn på Færøerne. For ca. 5 år siden kom han igen til Danmark og bor nu på Hyrdebakken 190, 8800 Viborg. Han er ugift.

VI C 3

Ruth Wehage Olsson, født den 20. januar 1942 i Skjern. Hun flyttede den 1. marts 1959 til Herning. Og hun blev i 1964 gift i Vestervig kirke på Thy, med kølermontør

Anders Peder Snabe Jeppesen, søn af Stinne og Chr. Jeppesen, Vester Snabe, Hou ved Lemvig.

Børn:

VI C 3 a

Vibeke Snabe Jeppesen, født den 16. juli 1964 i Esbjerg. Er handelsskoleelev i Herning.

VI C 3 b

Solveig Snabe Jeppesen, født den 13. april 1970 på Herning Centralsygehus, er skoleelev. Familien bor Hagelkærvej 9, Studsgård, 7400 Herning. Ruth Jeppesen passer til daglig Postekspeditionen i Studsgård, og har kontoret derhjemme.

VI C 4

Erik Wehage Olsson, født den 28. februar 1943 i Skjern. Han flyttede den 1. maj 1963 til Lem ved Ringkøbing. Blev gift den 28. februar 1965 i Lem Sydsognskirke med telefonistinde

Ingrid Stenberg Knudsen, født den 21. april 1945 i Lem, datter af Johanne og Erhard Stenberg Knudsen, Lem.

Familien bor Kildebakken 18, 6940 Lem st.

Børn:

VI C 4 a

Helle Stenberg Olsson, født den 26. september 1965 i Lem. Hun er skoleelev og bor hjemme.

VI C 4 b

Jan Wehage Olsson, født den 6. april 1970 i Lem. Han er skoleelev og bor hjemme.

Erik Wehage Olsson fortæller følgende om sine forældre og sig selv således:

»Min far og mor blev viet på borgmesterkontoret i Esbjerg, og måtte i gebyret betale 1 krone.

Mor var et udpræget hjemmemenneske og var efter sigende en meget begavet kvinde. Det er begrænset, hvad jeg kan huske om min mor, idet hun, da jeg var 10 år gammel, blev syg, og lå jævnlig på hospital. I maj 1949 flyttede hele familien fra Holstebrovej i Skjern, til et ledvogterhus i Albæk, ca. 6 km øst for Skjern. Der passede mine forældre bommerne ved jernbaneoverkørslen, men den 1. november 1955 flyttede vi igen tilbage til Holstebrovej i Skjern, på grund af mors sygdom.

Mor døde den 12. august 1956, og blev begravet i Skjern. (Ruth siger deres mor døde af meningitis, kun 52 år gammel).

Far var søn af Anna og Jens Olsson, som boede Nordbanegade 2 i kælderen på Nørrebro i København. Far var nr. 10 af en søskendeflok på 13 - min bedstefar var dekorationsmaler og var meget anerkendt, men pludselig forsvandt han sporløst, min far var da en lille dreng, og der var 3 mindre end ham. Far kom som 9-årig til Vestjylland i pleje hos gårdejer Jens Kirk i Velling syd for Ringkøbing.

(Vi har senere fundet bedstefars navn omtalt i et leksikon, og hvis det er ham, er han død og ligger begravet et sted i Polen).

Min far var arbejdsmand og havde i mange år arbejde på Skjern Svineslagteri. I ca. 18 år var han kasserer og kontorbestyrelse i arbejdsmændenes fagforening i Skjern. I 16 år var han i Skjern sogneråd, senere byråd, idet Skjern blev købstad i 1958.

I 1962 udtrådte han af byrådet og holdt samtidig op som arbejdsmand på slagteriet, og levede derefter som pensionist indtil sin død den 4. juli 1968.«

Og om sig selv skriver Erik Olsson: »Min hustru Ingrid er hjemmehjælper og har været det siden 1973, ansat ved Ringkøbing kommune. - Jeg selv er udlært maskinarbejder, har senere på grund af arbejdsløshed taget maskinisteksamen i Esbjerg, sejlede nogle år som sådan, men er siden gået i land. Jeg er nu ansat på en maskinfabrik her i Lem, hvor jeg beskæftiger mig med salg, demonstration og servicevirksomhed. Mit arbejdsområde er foruden hele Danmark, Sverige, Tyskland og lidt i Holland. Familien Ingrid og Erik Wehage Olsson bor: Kildebakken 19, 6940 Lem st.

VII
Ane Margrethe Andersen
OG
Christen Christensen (Rosgaard)
SAMT
deres efterkommere



Margrethe og Christen Rosgaard

VII Ane Margrethe Andersen og Christen Rosgaard

A Anders B. Rosgaard
Dagmar M. Jepsen

1 Lilli Rosgaard
Alfred Johnsen

2 Robert H. Rosgaard
Kirsten Bæk Jensen

a Lise Bæk Rosgaard
b Anna Marie Rosgaard
c Mette Bæk Rosgaard

3 Kaj Rosgaard
Karen Schøler

a Erik Rosgaard
b Preben Rosgaard
c Birthe Rosgaard
d Torben Rosgaard

4 Inga Rosgaard
Ejner Petersen

5 Knud Rosgaard
Inger Sønderby

a Pia Rosgaard
b Ida Rosgaard

6 Aksel Rosgaard
Aase Østnæs

a Karsten Rosgaard

B Lars M. Rosgaard

C Karen M. Rosgaard
Thorvald Carlsen

D Viggo Rosgaard

E Kristence Rosgaard

Ane Margrethe Andersen og Christen Christensen (Rosgaard) samt deres efterkommere

VII

Anne Margrethe Andersen, født den 4. februar 1872 i Søndergaard i Djeld, Sevel sogn.

Død i Daugbjerg den 7. januar 1936, begravet på Daugbjerg kirkegård (64 år gammel).

Gift den 25. marts 1893 i Sevel kirke med møllejer

Christen Christensen (Rosgaard), født den 5. september 1870 i Haderup, søn af fhv. møller Lars Bertel Christensen og hustru, Karen Rosgaard, Djeld Mølle (førhen Haderup).

Christen Christensen Rosgaard døde den 27. september 1935 i Aarhus, og blev begravet på Vridsted kirkegård (65 år gammel).

Ane Margrethe Andersen, der var født den 4. februar 1872, blev døbt i Sevel kirke den 11. februar samme år, frembåret af gårdkone Karen Eriksen, Djeld, og boelskone Sidsel Kirstine Andersdatter stod hos, faddere var: gårdmand Christen Hansen Djeld - gårdmand Niels Jepsen, Djeld og husmand Jens Nielsen Hedegaard. Hun blev konfirmeret den 11. april 1886 i Sevel kirke, med karakter mg både for kundskab og opførsel.

Som ung havde Margrethe forskellige pladser i huset på egnen, før hun som 21-årig blev gift med mølleren i Djeld. Der var udstedt attest af sognepræst Jørgensen, Haderup under 26. februar 1893 for lysning den 3. - 4. - 5. søndag i fasten. Forlover ved brylluppet var gårdejer Anders Hansen, Søndergaard, Djeld og Lars Bertel Christensen, aftægtsmand i Djeld mølle. Vielsen foretoges af pastor Jørgensen, Haderup, på grund af Sevel-præstens sygdom.

Ved deres bryllup i marts 1893 nævnes Christen Christensen som møllejer, men ved sønnen An-

*Anders
Rosgaard.*



ders' dåb den 11. maj samme år, står der fhv. møller, og barnet er født i Søndergaard i Djeld, (moderens hjem).

Men i 1895, da søn nr. 2 blev født, er han ejer af Daugbjerg mølle og bageri. I 1916 brændte Daugbjerg mølle, men blev bygget op igen.

Ane Margrethe og Christen Rosgaards ægteskab blev senere opløst, og i 1922 rejste han til Amerika. Han kom hjem igen i 1934 efter at have været derovre i 12 år, han var da en syg mand og døde den 27. september 1935 i Aarhus og blev begravet på Vridsted kirkegård.

Ane Margrethe Andersen og Christen Rosgaards efterkommere

Børn:

VII A

Anders Bertel Christensen Rosgaard, født den 9. maj 1893 i Søndergaard, Djeld Sevel sogn. Han blev gift den 27. juni 1920 i Daugbjerg kirke med

Dagmar Marie Jepsen, født den 18. januar 1896 i Daugbjerg, datter af købmand Niels Chr. Jepsen og hustru Ane Kirstine Westergaard.

Dagmar Marie Rosgaard døde den 8. oktober 1972 og blev begravet på Skive kirkegård (76 år gammel).

Anders Rosgaard blev ved dåben den 11. maj i Sevel kirke båret af hans moster Ane Andersen, Djeld og

blandt fadderne var hans morbrødre, ungarl Kresten Andersen og ungarl Anders Andersen, begge i Søndergaard, Djeld.

Året efter Anders Rosgaards fødsel købte hans forældre Daugbjerg mølle og bageri, og som 9 årig kom han ud at tjene som »hjorddreng« i Smøllerup, og han blev konfirmeret i Smøllerup kirke.

I 1911 kom Anders Rosgaard i lære hos tømmerester Fibæk i Skive, hvor han fik svendebrev i 1914. Dengang var arbejdsdagen på 10 timer à 50 øre i timen, for en udlært svend. Fra den 15. april 1915 til 17. april 1917 var han soldat ved Kystartilleriet. Og fra 1919 til 1952 havde han arbejde på Skive Møbel-fabrik, men måtte da stoppe på grund af sygdom.

Fra 1953 var han bankbud på Salling Bank i Skive og her var han til han i 1960 blev pensioneret.

VII A 1

Lilli Rosgaard, født den 10. november 1920 i Skive. Hun blev gift med kontorchef

Alfred Johnsen i København.

Lilli Rosgaard Johnsen døde i København den 10. marts 1973, og blev begravet på Skive kirkegaard. Alfred Johnsen døde den 6. december 1974 i København og blev ligeledes begravet på Skive kirkegård. Ægteskabet var barnløst.

VII A 2

Robert Henning Rosgaard, født den 27. oktober 1921 i Skive. Han er direktør i Sparekassen for Løkken og omegn. Han blev gift den 29. marts 1956 i Løkken kirke med

Kirsten Bæk Jensen, født den 27. juli 1932 i Løkken, datter af brugsforeningsuddeler Viggo Bæk Jensen og hustru, Inger Marie Jensen.

Familien bor: Aavej 4, 9480 Løkken.

Børn:

VII A 2 a

Lise Bæk Rosgaard, født den 9. april 1961 i Løkken.

VII A 2 b

Anne Marie Bæk Rosgaard, født den 19. juni 1963 i Løkken.

VII A 2 c

Mette Bæk Rosgaard, født den 20. maj 1969 i Løkken.

VII A 3

Kaj Rosgaard, født den 18. august 1923 i Skive. Han er kontorchef i Midtbank afdeling 1 i Herning. Blev gift den 4. juni 1949 i Skive kirke med kontorassistent

Karen Schøler, født den 23. februar 1923 i Fastrup, Hammerum, datter af direktør Niels Schøler og hustru Anna i Fastrup.

Børn:

VII A 3 a

Erik Rosgaard, født den 16. juli 1950 i Herning. Han er lærer og bor i København.

VII A 3 b

Preben Rosgaard, født den 2. februar 1952 i Herning. Han er ekspedient og bor i København.

VII A 3 c

Birthe Rosgaard, født den 25. april 1955 i

Herning. Hun blev gift den 12. april 1979 i Sct. Johannes kirke, Herning, med murer-svend

Mogens Frederiksen.

VII A 3 d

Torben Rosgaard, født den 25. august 1957 i Herning. Han er arbejdsmand. Blev gift den 16. august 1980 på Ebeltoft gamle rådhus med

Patricia Louise Bosserez, Brüssel, Belgien.

Efter 28 års ægteskab, blev dette den 1. maj 1977 opløst efter venskabelig overenskomst og

Kaj Rosgaard blev gift igen i Sct. Johannes kirke i Herning den 17. juni 1978 med defektrice

Birgit Højriis Jeppesen, født den 20. august i Gjørup, Ulbjerg (Himmerland), datter af maskinarbejder Dusenius Jeppesen og hustru, Maren Jeppesen, Holstebro.

Familien Kaj Rosgaard bor Brorsonsvej 7, 7400 Herning.

VII A 4

Inga Rosgaard, født den 3. august 1927 i Skive. Hun er ugift, revisorassistent og har bofællesskab med sin chef, statsrevisor

Ejner Petersen, Nordbanevej 4, Skive.

VII A 5

Knud Rosgaard, født den 5. marts 1929 i Skive. Han er radiotekniker - og blev gift den 8. november 1958 i Tvis kirke med

Inger Sønderby, hun er datter af Else Katrine og Niels Sjørvad Sønderby.

Børn:

VII A 5 a

Pia Rosgaard, født den 24. april 1959 i Skive. Hun er ugift, kontorassistent på Struer kommunekontor.

VII A 5 b

Ida Rosgaard, født den 5. marts 1963 i Skive. Hun er elev på Struer Gymnasium.

Ægteskabet blev senere opløst - og Knud Rosgaard døde den 16. maj 1978 og blev begravet på Skive kirkegård, 49 år gammel.

VII A 6

Aksel Rosgaard, født den 8. oktober 1936 i Skive, han er kontorassistent og blev gift den 29. april 1961 i Emdrup kirke i København med

Aase Østnæs, født den 29. december 1934 i Aldersro sogn, København. Hun er datter af pensioneret politiassistent Peter Kristensen Østnæs og hustru, Anna Katrine Jensen, Visby ved Tønder.

Barn:

VII A 6 a

Karsten Rosgaard, født den 18. juni 1964 i Skive. Han er skoleelev.

Familien bor: Egerishave 39, 7800 Skive.

VII B

Lars Marius Kresten Christensen Rosgaard, født den 28. marts 1895 i Daugbjerg mølle, han blev døbt hjemme den 30. marts og fremstillet i Daugbjerg kirke den 15. april samme år. Lars Rosgaard var ugift sømand og pløjede de store have med Ø.K.s motorskib »Danmark«, her omkom han ved en ulykke ombord på skibet den 1. april 1927 og blev begravet i byen Bizerte (Tunis Marokko), kun 32 år gammel.

VII C

Karen Marie Christensen Rosgaard, født den 26. marts 1896 i Daugbjerg mølle.

Karen Marie Rosgaard blev gift 1923 på Rådhuset i København med

Thorvald Carlsen, født den 17. august 1894. Han blev påkørt af en taxivognmand i København den

29. april 1968 og blev den 5. maj samme år begravet på de ukendtes grave.

Karen Marie Carlsen bor nu på Ordrup Plejehjem. Ægteskabet var barnløst.

VII D

Viggo Christensen Rosgaard, født den 7. december 1899 i Daugbjerg mølle. Han var ugift og døde den 15. marts 1919 efter en hjerneoperation og blev den 21. marts begravet på Daugbjerg kirkegård, kun 19 år gammel.

I kirkebogen står der følgende: Viggo Christensen Rosgaard, ungarl, født den 7/12 1899, søn af møller Christen Christensen Rosgaard og hustru Ane Margrethe Andersen - sindssyg i 2 år, sidste faste opholdssted var Sindssygehospitalet i Viborg, hvor han døde.

VII E

Kristence Margrethe Rosgaard Christensen, født den 26. september 1901 i Daugbjerg mølle.

Hun er ugift og var i mange år hjemme hos sin mor i Daugbjerg. Da hendes fader, Christen Rosgaard, i 1922 rejste til Amerika, købte de et hus i Daugbjerg by, hvor de boede indtil hendes mor i 1936 døde.

Kristence solgte da huset og flyttede til Viborg, hvor hun bor i Sjællandsgade 4, 8800 Viborg.

VII F

En lille *dødfødt dreng*, født den 25. januar 1904, blev begravet på Daugbjerg kirkegård.

VIII
Jens Andersen
OG
Maren Anine Jacobine Madsen
SAMT
deres efterkommere



*Bagerst fra venstre: Viggo, Agnes, Anny, Magda, moster Sine, Grethe og Henning, Kaj, Christian.
2. række: Karen, Anine og Jens, Bodil, Thilde, Elna. Foran: Jacob, Gitte, Jens og Ketty.*

VIII Jens Andersen og Maren Anine Jacobine Madsen

- A Bothilde M. Andersen
Kai Nielsen
- 1 Bodil Nielsen
Lars V. B. Cruse
- 2 Birgitte Nielsen
Allan Andersen
- a Adam V. B. Cruse
b Jacob L. B. Cruse
- B Jacob Andersen
Magda K. Madsen
- 1 Harry Andersen
- 2 Ninna Andersen
Per Bay
- a Bo Flemming Bay
b Jesper Bay
- C Anders Andersen
- D Magda H. Andersen
Svend Aage Møller
- E Agnes K. Andersen
- F Karen M. Andersen
J. Viggo R. Jensen
- 1 Jacob Rout
Susanne Jacobsen
- G Kristian R. Andersen
Elna Nielsen
- 1 Jens S. Andersen
Grete K. Kristensen
- a John Andersen
b Leif Andersen
c Keld Andersen
- H Henry Andersen
Anny Andersen
- 1 Kitty Andersen
- 2 Henny Andersen
- J Henning A. Andersen
Grethe Pedersen

Jens Andersen og Maren Anine Jacobine Madsen samt deres efterkommere

VIII

Jens Andersen, født den 10. april 1873 i »Søndergaard«, Djeld. Han døde den 13. juni 1957 i Herrup og blev begravet på Herrup kirkegård.

Og han blev gift den 4. december 1903 i Sevel kirke med

Maren Anine Jacobine Madsen, født den 18. maj 1881 i Herrup Sevel sogn, hun var datter af gdr. Jacob Madsen og hustru Maren Jensdatter i Herrup. Hun døde den 8. november 1958 på Holstebro sygehus og blev begravet på Herrup kirkegård.

Ved dåben i Sevel kirke blev Jens Andersen båret af boelskone Sidsel Kirstine Andersdatter, Djeld, faddere var: boelsmand Niels Hansen, gdr. Niels Jensen, ungkarl Jens Laugesen, alle af Djeld og boelskone Ane Dorthe Jensdatter, Hedegaard.

Han blev konfirmand den 17. april 1887 i Sevel kirke med karakter g x for kundskab og mg for opførelse.

Sønnen Christian fortæller følgende om sine forældre:

»Far købte i 1903 8 tdr. land fra sin fødegård »Søndergaard« i Djeld, for 1500 kr. og byggede samme år herpå stuehus, lade og kostald. Året efter købte han yderligere 5 tdr. land for 700 kr.

Vi var otte søskende, og der var ikke meget at rutte med, men vi fik da både føde og klæder. I 1933 var der stor arbejdsløshed, da var der 2-3 måneder vi var fire voksne børn hjemme, fordi det var umuligt at få arbejde, så da skulle der for alvor spares«.

Begge ægtefælle tog del i Indre Missions arbejde, Jens Andersen var i to perioder medlem af Sevel menighedsråd. Efter at de havde afstået ejendommen i Djeld, købte de hus i Herrup, hvor de levede deres sidste år.



*I dagligstuen:
Magda, Jens,
Karen, Thilde,
Agnes og
Anine med Christian.*

Jens Andersen og Maren Anine Madsens efterkommere

VIII A

Bothilde Marie Andersen, født den 6. november i Djeld, og døbt i Sevel kirke. Hun blev gift den 11. februar 1940 i København med

Kai Nielsen, født den 26. februar 1915 i Frederikshavn, søn af væftsarbejder Jens Martin Nielsen og hustru Johanne Margrethe Olsen.

Bothilde er uddannet som sygeplejerske på Århus Kommunehospital og var i nogle år operationssygeplejerske på neurokirurgisk afdeling. Siden 1944 har hun hjulpet sin mand i dennes virksomhed. Kai Nielsen er uddannet indenfor kolonial og papir. Han driver nu en fabrik for galanterivarer. Bopæl: Kildegårdsvænge 21, Hellerup.

Børn:

VIII A 1

Bodil Nielsen, født den 26. marts 1944 på Bispebjerg. Hun blev gift den 20. april 1974 i Gentofte kirke med

Lars Valentin Cruse, født den 1. september 1942 i Gentofte, søn af forretningsindehaver Mogens Cruse og hustru, Ellen Margrethe.

Bodil Nielsen er uddannet som pædagog og har været børnehaveleder, men har nu halvdagsjob i en vuggestue. Lars Cruse er medindehaver af faderens parfumeriforretning en gros.

Bopæl: Spurveskjulsparken 3, 2830 Virum.

Deren børn:

VIII A 1 a

Adam Valentin Bang Cruse, født 15. maj 1975 i Virum.

VIII A 1 b

Jacob Lars Bang Cruse, født 5. april 1979 i Virum.

Birgitte Nielsen, født den 15. juli 1949 i Gentofte. Hun blev gift den 18. marts 1972 i Kornrup kirke med

Allan Andreasen, født den 17. september 1948 i Baldersbrønde, søn af gårdejer Hans Henning Andreasen og hustru, Hanna Lang.

Birgitte Nielsen er teknisk tegner og har siden hun var 18 år, været ansat på matrikeldirektoratet. Allan Andreasen er uddannet inden for shipping, men er nu ansat som gartner i Bernstorffparken.

Bopæl: Kornager 206, 2980 Kokkedal.

VIII B

Jacob Andersen, født den 28. maj 1906 i Djeld, Sevel sogn. Han døde den 21. august 1950 i Hostrup ved Vejle, og blev begravet på Sevel kirkegård (44 år gammel).

Og han blev gift den 25. september 1932 i Sevel kirke med

Magda Kirstine Madsen, født den 3. juli 1912 i Djeld, Sevel sogn, datter af gårdejer Peder Madsen og hustru Henriette Nielsen, »Vinggaard« i Djeld. Jacob Andersen drev først en købmandshandel i Djeld, senere havde ægteparret en købmandshandel i Borbjerg. Indtil sin død var Jacob Andersen automobilforhandler i Hostrup ved Vejle. Magda Andersen er gift 2. gang med

Erhardt Hedegård, født den 28. september 1919 i Rom sogn.

Bopæl: N. Pedersensvej 24, 7500 Holstebro.

Børn

VIII B 1

Harry Andersen, født den 21. marts 1934 i Djeld, død samme år, og begravet på Sevel kirkegård.

VIII B 2

Ninna Andersen, født den 12. juli 1940 i Borbjerg. Hun blev gift den 28. marts 1964 i Sevel kirke med

Per Bay, født den 4. oktober 1940 i København, søn af major Jens Chr. Jensen og hustru Frida Sigrid Bay, Herning.

Ninna Andersen blev udlært som danefrisør i Holstebro 1962. Forinden havde hun været elev på Boruphus efterskole i 1955. Hun arbejder nu med keramik. Per Bay blev uddannet som elektriker i Holstebro, og er senere uddannet som ingeniør i Århus. Han er nu ansat ved Elektromatic i Hadsten.

Bopæl: Hedeskovvej 56, 8520 Lystrup St.

VIII B 2 a

Bo Flemming Bay, født den 4. september 1964 i Holstebro. Han er skoleelev.

VIII B 2 b

Jesper Bay, født den 10. november 1968 i Århus. Han er skoleelev.

VIII C

Anders Andersen, født den 5. november 1907 i Djeld, Sevel sogn. Han blev døbt straks efter fødslen af jordemoder Inger Sørensen, Sevel. Han døde samme dag, og blev begravet på Sevel kirkegård.

VIII D

Magda Helene Andersen, født den 5. oktober 1908 i Djeld, Sevel sogn. Hun blev gift den 6. juni 1954 i Herrup kirke med

Svend Aage Møller, født den 11. februar 1893 i Struer, søn af lokomotivfører Frederik Julius Møller og hustru, Hansine Sofie Hansen. Han døde den 18. marts 1971 i Sorø.

Magda Andersen blev uddannet som sygeplejerske i Viborg, senere har hun gennemgået uddannelsen til sundhedsplejerske på Århus Universitet, og som sådan har hun virket i over 27 år i Sorø. Svend Aage Møller var sidst maskinchef på overfarten over Storebælt, men han har tidligere sejlet i udenrigsfart. Ved giftemålet med Magda var han enkemand.

Bopæl: Storegade 37, 3., 4180 Sorø.

VIII E

Agnes Kirstine Andersen, født den 29. december 1910 i Djeld, Sevel sogn. Hun er ugift, og er uddannet som købmand, først var hun hos sin bror, Jacob

Andersen i Djeld, derpå kom hun i lære i Vinkel ved Viborg. Efter forskellige pladser, bl.a. Fabjerg Brugsforening, blev hun ansat som førstedame i en brugsforening i Odense, hvor hun også har været kassedame. En tid var hun bestyrer af Schous i Odense, indtil hun fik sin egen forretning i kolonial og trikotage.

Bopæl: Vesterbro 80, 5000 Odense C.

VIII F

Karen Marie Andersen, født den 2. februar 1913 i Djeld, Sevel sogn. Hun blev gift den 8. maj 1948 i Sevel kirke med

Viggo Jensen (Rout), født den 11. maj 1914 i Borbjerg sogn, søn af landmand Jens Rout Jensen og hustru, Marianne Kristensen, Kjelsmark.

Karen Andersen var en tid husbestyrerinde for sin bror, Christian, desuden har hun haft pladser i København, mest på pensionater. Hun har indtil for nogle år siden været ansat på Holstebro Centralsygehus som rengøringsassistent. Ægteparret havde først en landejendom i Ryde, men flyttede senere til Holstebro, hvor Viggo Jensen blev specialarbejder, ansat ved Holstebro Dagblad.

Bopæl: Frøjkvej 17, 7500 Holstebro.

Barn:

VIII F 1

Jacob Rout, født den 22. juni 1951 i Ryde sogn. Han blev gift den 6. januar 1979 i Holstebro sognekirke med.

Susanne Jacobsen, født den 2. oktober 1955 i Holstebro, datter af portør Alfred Jacobsen og hustru, Anne Marie Sørensen.

Jacob Rout er ansat som vagtmester hos Falck i Holstebro, og hans hustru, Susanne, var under uddannelse som sygehjælper på Centralsygehuset i Holstebro, men holdt op og er nu hjemmegående husmor.

Bopæl: Stendis, 7830 Vinderup.

VIII G

Kristian Richardt Andersen, født den 7. februar 1916 i Djeld, Sevel sogn. Han blev gift den 8. maj 1948 i Sevel kirke med

Elna Nielsen, født den 26. november 1927 i Djeld, Sevel sogn, datter af landmand Lars Nielsen og hustru, Ane Jacobsen, Svendskede.

Kristian Andersen fortæller:

»Jeg har gået i Nørstoft skole, 3 dage om ugen i 7 år. Derefter har jeg været ved landbruget fra jeg blev konfirmeret i 1930. I 1942 overtog jeg mit fødehjem med 13 tdr. land, samt 4 tdr. land i Møgelose for den sum af 21.000 kr. - I 1955 købte jeg 2 tdr. land af min nabo for 3.600 kr. og i 1967 købte jeg 11 tdr.



Elna og Chr. Andersen.

land, som kom til at koste 60.000 kr. med omkostninger og kurstab.

I 1960 byggede vi 200 m² kostald, da var arbejdslønnen til muremesteren 7 kr. i timen, men da vi i 1965 byggede 180 m² til stalden, var timelønnen steget til 15 kr.

År 1973 overtog vor søn, Jens Andersen, gården, men da var vi nået så langt i tiden, at myndighederne sagde: »Så meget skal den koste, ellers skal I betale arveafgift!« Så gården kom til at koste 379.000 kroner.

Samme år byggede vi hus i Djeld på 134 m². Vi lavede selv det meste af arbejdet, så det kom kun til at koste 125.000 kr. Min hustru, Elna, har nu arbejde som sygehjælper på »Bakkebo« i Vinderup, og jeg arbejder en del ved murerfaget.«

Bopæl: Djeldvej 54, 7830 Vinderup.

Barn

VIII G 1

Jens Søndergaard Andersen, født den 15. april 1949 i Djeld, Sevel sogn. Han blev gift den 19. maj 1973 i Holstebro kirke med

Grethe Kristine Kristensen, født den 6. oktober 1952 i Holstebro, datter af arbejdsmand Martinus Kristensen og hustru, Ruth Sørensen.

Jens Søndergaard Andersen har været elev på Rydhave Ungdomsskole og var i 1970-71 på Hammerum Landbrugsskole. Han har deltaget i spejderarbejdet. Og Grethe har indtil giftemålet haft pladser i huset, hun er nu under uddannelse som teknisk tegner og er for tiden elev hos Firmaet Priess i Vinderup.

Bopæl: Djeldvej 57, 7830 Vinderup.

Børn

VIII G 1 a

John Andersen, født den 17. marts 1974 i Djeld, Sevel sogn. Han er skolelev.

VIII G 1 b

Leif Andersen, født den 20. august 1975 i Djeld, Sevel sogn.

VIII G 1 c

Keld Andersen, født den 11. juni 1976 i Djeld, Sevel sogn.

VIII H

Henry Andersen, født den 14. maj 1918 i Djeld, Sevel sogn. Han døde den 25. juni 1951 på Odense Sygehus og blev begravet på Ejby kirkegård, kun 33 år gammel.

Han blev gift den 25. januar 1947 i Hospitalskirken i Odense med

Anny Andersen, født den 20. december 1919 i Kappendrup, datter af snedkermester Hans Chr. Andersen og hustru, Eline Marie Knap.

Henry Andersen arbejdede som ung ved landbruget, senere var han hos sin bror, Jacob, i dennes købmandsforretning. Efter at være flyttet til Fyn, begyndte han med fremstilling af trælegetøj og oparbejdede efterhånden en større virksomhed. - Anny Andersen havde lært syning på Fagskolen i Odense - og efter sin mands død, genoptog hun dette arbejde og har beholdt det siden.

Bopæl: Nansengade 16, 5000 Odense.

Børn

VIII H 1

Ketty Andersen, født den 21. november 1947 i Ejby sogn. Hun er teknisk assistent og er stærkt kunstinteresseret, og har været på et kunstakademi i Italien.

Hun bor sammen med

Cecare Durante

Barn:

VIII H 1 a

Christina Durante, født 1977.

Familien bor i Italien.

VIII H 2

Henny Andersen, født den 20. maj 1951 i Ejby sogn. Hun er teknisk assistent i firmaet Sam-

fundsteknik i Århus. Hun var fra 1975-79 ansat som kontordame ved E.F.s hovedkvarter i Belgien.

Hun er gift med

REVYFORFATTER

Finn Dyrnesli, han er journalist ved DR og TV.
F. NASTI VED 3.9.1947 S.A. AFD. LEDEK
Barn: SVEN O., OG NANCY.

VIII H 2 a

Christian Dyrnesli, født 1980.

Familien bor i Åbyhøj ved Århus.

VIII J

Henning Arne Andersen, født den 26. november 1920 i Djeld, Sevel sogn. Han blev gift den 10. juni 1953 i Borbjerg kirke med

Grethe Pedersen, født den 10. juni 1930 i Borbjerg sogn, datter af centralbestyrer Christian Antonius Pedersen og hustru, Katrine Christensen.

Henning Andersen var i mange år automekaniker i Borbjerg. Han er nu ansat på Specialfabrikken i Vinderup, og hans hustru, Grethe, er rengøringsassistent på Borbjerg skole.

Bopæl: Naltoftevej 29, Borbjerg, 7500 Holstebro.



Grete og Henning Andersen.

IX
Kresten Andersen
OG
Ane Kirstine Kristensen
SAMT
deres efterkommere



*Chresten og Stine med 3 piger,
Marie, Agnes og Laura.*

IX Kresten Andersen og Ane Kristine Kristensen

A	M. B. Marie Andersen Carl Ruge Jensen	1	Henry Jensen Olga Olesen	a	Erik Christensen	b	(1) Henrik Christensen (2) Søren Christensen						
		2	Elna Eva Jensen Ejner Christensen		Jane Norup			Bent Christensen					
		3	K. Ole Jensen Ruth L. Jensen	a	Mogens L. Jensen	b	Jan L. Jensen	c	Pia L. Jensen				
					4		Ruth Elsebeth Jensen Arnold Thomsen		a	Anette R. Thomsen	b	Steen R. Thomsen	c
B	Agnes Andersen												
C	Laura Andersen	1	Anna Andersen Vagn Lauritzen	a	Lis Lauritsen	b	(1) Karsten Vrist (2) Margrethe Vrist						
				Linda Lauritsen	John Hvas								
D	Anton Andersen Kirstine Nygård	2	Gunner Andersen Esther Pedersen	c	Ove Lauritsen	d	(1) Jens Peder Hvas (2) Søren Hvas						
					Eva Lauritsen								
					3			Edith Andersen Aage Strømgaard	a	Vibeke Strømgaard	b	Nina Strømgaard	(1) Amalie S. Ewans
									4	Verner Andersen Birgit L. Pedersen		a	
E	Laurits Andersen Kirsten Christensen	1	Betty K. Andersen Sigurd Bendtsen	a	Ole Bendtsen	b	(1) Ole N. Nielsen (2) Bente B. Nielsen						
				Mette Bendtsen	Niels N. Nielsen								
		2	Aase K. Andersen Jens A. P. From	a	Sonja From	b	Lilly From	c	(1) Ann Okholm				
				Kirsten From	Bente From								
				Hans Peder From									
3	Tove A. Andersen Johannes Pedersen	a	Niels Ole Pedersen	b	Christian Pedersen	c	Jørgen Pedersen						
F	Anna L. Andersen												
G	Julie Andersen												
H	Julie K. Andersen Torp L. Rasmussen	1	Ellen T. Rasmussen Bob Wilson	a	Timothy Wilson								
				2	Inga T. Rasmussen Murray Ovens	a	Michael Ovens						
		b	Rodney Ovens										
		c	Kathy Ovens										
		d	Lisa Ovens										
3	Agnes T. Rasmussen Oskar Lunder	a	Marie K. Lunder	b	Laurence G. Lunder	c	Karsten R. Lunder						
		4	Robert T. Rasmussen Navn kendes ikke		a		John J. T. Rasmussen						
b	Melinda T. Rasmussen												
c	Laura T. Rasmussen												
d	Robert T. Rasmussen												
e	Alison Agnes T. Rasmussen												
5	Alice J. Rasmussen Vally Michaels	a	Craig R. Michaels	b	Kalynne J. Michaels								

J Emma Andersen
Kristian Lambertsen

1 Anna L. Lambertsen
Poul Svendsen

a Vibeke Svendsen
b Lars H. Svendsen
c Benedikte Svendsen

2 Birthe Lambertsen
Bent Rasmussen

a Mogens S. Rasmussen
b Birgitte Rasmussen
c Susanne Rasmussen

3 Gertrud Lambertsen
Jens S. Birkmose

a Kristian L. Birkmose
b Torkild S. Birkmose
c Gunhild Birkmose
d Maria S. Birkmose

4 Kirsten M. Lambertsen
Villy Pedersen

a Hans Pedersen

5 Lambert Lambertsen
Hanne Hansen

a Jesper Lambertsen

K Esther E. Andersen
Christen N. Poulsen

L Klare H. Andersen

M Anders Andersen
Anna Sofie Jensen

1 Hans J. Andersen

2 Else M. Andersen

N Ejner Andersen
Erna A. Snedker

1 Svend Erik Andersen

2 Carl Chr. Andersen
Conni Jensen

a Dennis H. Andersen

3 Birgit Andersen
Lars Erik Andersen

Chresten Andersen og Ane Kirstine Kristensen samt deres efterkommere

IX

Chresten Andersen, født den 5. maj 1874 i Søndergaard, Djeld, Sevel sogn. han døde den 6. januar 1938 i Strandkjær i Hjerm, begravet på Gimsing kirkegård, knap 64 år gammel.

Han blev gift i Holstebro kirke den 16. december 1895 med

Ane Kirstine Kristensen, født 22. juni 1873 i Brejning, hun var datter af Niels Laurits Kristensen og hustru, Mette Bagger Andersen i Brejning.

Hun døde den 31. maj 1950 i Bjert ved Vinderup, begravet på Gimsing kirkegård, 77 år gammel.

Chresten Andersen blev døbt i Sevel kirke den 10. maj 1874, båret af pigen Marie Christensen, Vridsted. Fadderne var: gdr. Christen Hansen, Djeld, boelsmand Niels Jensen, Jattrup, ungkarl Peder Nielsen, Djeld og pigen Mette Catrine Nielsen, Djeld.

Han blev konfirmeret den 7. oktober 1888 i Sevel kirke med karakter mg, både for kundskab og opførsel.

Som ung havde han forskellige pladser på landet, f.eks. havde han ifølge »skudsmålsbogen« pladser i Ryde sogn og tillige i Landeby kommune i Sønderjylland.

Ane Kirstine Kristensens forældre flyttede kort efter hendes fødsel til Abisgade i Thorsted sogn. Der var 2 piger i ægteskabet. Moderen døde efter en ulykke, hun faldt ned fra en vogn ude i marken. Faderen giftede sig igen og da mors søster var i Sønderjylland, flyttede mor derned kun 15½ år gammel

(fortæller datteren, Anna Andersen). Mor var i Sønderjylland i 7 år, hun havde forskellige pladser dernede, først i Løgum sogn, i Slesvig og senere i Elum, Løgumkloster og Landeby sogne. Hernede lærte far og mor hinanden at kende og de kom hjem til Vestjylland igen i 1895, hvor de blev gift den 16. december 1895 i Holstebro. Far arbejdede en tid på et teglværk, men i november 1896 overtog han og hans broder Anders fødegården »Søndergaard« i Djeld, Sevel sogn, som de så delte. Far og mor skabte et godt hjem for den store børnefolk. De var arbejdsomme og flittige, gården blev ombygget og moderniseret og var gældfri ved salget i 1919. Mor malkede og hjalp med i marken og hun syede selv alt vores tøj. Far var 2 gange i sognerådet, men var mest optaget af arbejdet i hjemmet. Hans drøm var en lille ejendom, som han ene kunne drive, så han solgte Søndergaard i april 1919 og købte et hus i Vinderup, året efter solgte han dette og købte Strandkjær i Hjerm, den ligger kønt ved skov og fjord, ejendommen blev ombygget, men sygdom satte ind, depression, tungsind og kræft. Far døde 6. januar 1938 i Strandkjær.

Mor blev boende i hjemmet indtil vor yngste broder, Ejnar, overtog ejendommen i 1945, og da Ejnar i 1946 blev gift, flyttede mor til Slumstrup, hvor jeg var lærerinde, og da jeg i 1948 flyttede til Bjert skole i Sahl sogn, flyttede mor med mig derop, og her døde hun den 31. maj 1950 og blev begravet på Gimsing kirkegård.

I Ane Kirstine og Chresten Andersens ægteskab var der 13 børn, hvoraf de 11 er født i Søndergaard.



»Søndergaard« i Djeld.



»Strandkjær«
i Hjerm.

Chresten Andersen og Kirstine Kristensens efterkommere.

IX A

Mette Bothilde Marie Andersen, født den 29. april 1896 i Holstebro. Hun blev gift den 4. maj 1916 i Sevel kirke med møllersvend

Carl Ruge Jensen, født den 29. maj 1885 i Breth, Barret sogn, søn af landmand Ole Jensen og hustru Anne Katrine Sørensen, Breth.

Marie og Carl Ruge Jensen flyttede efter deres bryllup til Klejtrup ved Hobro som uddeler på Klejtrup Foderstofforretning. I 1918 flyttede de til Breth, hvor han blev uddeler i brugsforeningen, og i 1923 flyttede de igen, denne gang til Herrup, her var han uddeler i Herrup brugs til 1958, da overtog sønnen, Kresten Ole, pladsen efter sin far. Derefter købte de et hus i Herrup, hvor Carl Ruge Jensen døde den 16. juli 1969 og blev begravet på Herrup kirkegård, 84 år gammel.

Bopæl: Skolegade 9, Herrup, Vinderup. I Marie og Carl Ruge Jensens ægteskab er der 4 børn:

IX A 1

Henry Jensen, født den 15. november 1916 i Kjeltrup. Han er uddannet som købmand i Skive og Thisted, og købte i 1956 en købmandsforretning i Bording for 85.000 kr. Han blev gift den 10. november i Herning kirke med sygehjælper

Olga Olesen, født den 27. maj 1925 i Gunderup, Sevel sogn, datter af landmand Jens Olesen og hustru, Nicoline Nielsen, Gunderup, Sevel. Der er ingen børn i ægteskabet.

IX A 2

Elna Eva Jensen, født den 19. september 1919 i Breth, Barrit sogn, hun blev gift den 31. oktober 1943 i Viborg Domkirke med købmand

Ejnar Christensen, født den 18. februar 1916 som søn af gårdmand Julius Christensen og hustru, Else Marie, i Hvam, Vium sogn. Familien bor Vindevej 22, 7800 Skive.

Børn:

IX A 2 a

Erik Christensen, født den 31. december 1943 i Skive. Han blev gift den 4. marts 1967 i Glyngøre kirke med sygeplejerske

Jane Norup, født den 6. maj 1945 i Glyngøre. Erik Christensen er bankbestyrer i Bording.

Børn:

IX A 2 a (1)

Henrik Christensen, født den 23. november 1967 i Skive. Han er skoleelev.

IX A 2 a (2)

Søren Christensen, født den 12. oktober 1973 i Bording. Han er skoleelev. Erik og Jane's ægteskab blev opløst i 1979.

IX A 2 b

Bent Christensen, født den 12. oktober 1956 i Skive. Han er ugift, forretningsbestyrer i København.

IX A 3

Kresten Ole Jensen, født den 15. juni 1930 i Herrup, Sevel sogn. Han blev gift den 22. januar 1955 i Skive kirke med

Ruth Lynderup Jensen, født den 23. december 1929 i Lihme, datter af smed Jens Peder Jensen og hustru, Katrine, i Hem ved Skive.

Ole Jensen tog realksamen i 1946 fra Vinderup Realskole, derefter blev han lærling i Herrup Brugsforening og efter forskellige pladser som kommis - afbrudt af militærtjeneste 1950-52, blev han uddeler i Herrup brugs fra 1958-68 - og har siden den tid arbejdet som statsautoriseret ejendomsmægler i Stoholm.

Bopæl: Højlungsvej 13, 7850 Stoholm, Jylland.

Børn:

IX A 3 a

Mogens Lynderup Jensen, født den 30. april 1955 i Herrup. Han er ugift, kommis.

Bopæl: Tykkekjærvej 6, Hadsund.

IX A 3 b

Jan Lynderup Jensen, født den 7. oktober 1959 i Herrup, Sevel sogn, han er ugift og er smed, bor hjemme på Højlungsvej 13 i Stoholm.

IX A 3 c

Pia Lynderup Jensen, født den 17. maj 1967 i Herrup - hun er skoleelev og bor hjemme.

IX A 4

Ruth Elsebeth Jensen, født den 11. juli 1936 i Herrup. Læste på Nr. Nissum seminarium fra 1954-1959, blev gift den 25. juli 1959 i Herrup kirke med lærer (fra Nr. Nissum seminarium)

Arnold Thomsen, født den 26. marts 1936 i Tambohus, som søn af fisker Kresten Thomsen og hustru, Marie, i Tambohus, Hvidbjerg, Thyholm. Arnold Thomsen var lærer fra 1959-77, derefter i andet erhverv.

Børn:

IX A 4 a

Anette Ruge Thomsen, født den 19. november 1960 i Ikast, hun tog studentereksamen i 1980 og er for tiden pædagogmedhjælper i en børnehave i Silkeborg.

IX A 4 b

Steen Ruge Thomsen, født den 28. februar 1963 i Ikast. Han er gymnasieelev og bor hjemme på Neksøvej 8, 7430 Ikast.

IX A 4 c

Lene Ruge Thomsen, født den 3. august 1965 i Ikast. Hun er gymnasieelev og bor hjemme på Neksøvej 8, 7430 Ikast.

IX B

Agnes Andersen blev født den 24. november 1897 i Søndergaard, Djeld og døbt den 28. november i Sevel kirke. Hun blev konfirmeret den 14. april 1912 i Sevel kirke. Hun er ugift.

Hun var som ung i huset i et hjemmebageri i Herring. Den 1. februar 1924 blev hun elev på Diakonissestiftelsen i København, og den 1. december 1927 kom hun til Nakskov i hjemmesygeplejen, derefter var hun godt et år i Skt. Pouls sogn, og fra april 1934 i Viborg - og kom så senere til Frederikshavn. I 1938 kom hun igen til Diakonissestiftelsen - og i 1950 blev hun pensioneret og bor på Søster Sofies Minde i København.

IX C

Laura Andersen, født den 29. december 1898 i »Søndergaard« Djeld, og døbt i Sevel kirke.

Hun blev konfirmeret den 13. april 1913 i Sevel kirke. Hun var ugift.

Som ung var hun syerske i Illums konfektionsforretning i København. Senere lærte hun bagerifaget, og købte derefter et hjemmebageri i Skive, som hun drev til sin død.

Hun døde den 10. januar 1970 og blev begravet på Gimsing kirkegård (72 år gammel).

IX D

Anton Andersen blev født den 12. marts 1901 i Søndergaard, Djeld og blev døbt i Sevel kirke.

Han døde den 3. september 1973 og blev begravet på Skive kirkegård, 72 år gammel.

Og han blev gift den 27. maj 1927 i Mejrup kirke med

Marie Kirstine Nygaard, født den 27. januar 1904 som datter af landmand Anton Nygaard og hustru, Inger Katrine Nielsen, Barslund, Mejrup, Holstebro. Kirstine Andersen bor nu på Egeris Plejehjem i Skive.

Deres yngste søn Verner Andersen i Aakiær fortæller følgende om sine forældre: »Far købte i 1927 en ejendom i Kvium i Hjerm på 8 tdr. land for 13.500 kr. - den solgte de igen i 1937 og flyttede til Trevad ved Skive, her købte de en gård på 44 tdr. land for 44.000 kr. - men den solgte de igen i 1946 for 79.000 og købte i stedet for »Meldgaard« i Aakiær på 60 tdr. land for 117.000 kr.

Far og mor var meget dygtige, hver gang de flyttede blev der moderniseret og forbedret i takt med som de havde råd, de havde altid orden i økonomien.« Verner skriver videre: »Vi fik en god opdragelse, hvor de forsøgte at lære os sparsommelighed, dygtighed og hjælpsomhed, de lærte os at skelne mellem godt og ondt ud fra et kristent livssyn - morgenandagt og bordbøn hørte med til vores hverdag. Far var en meget respekteret mand, både hjemme og ude, og mor tog sit tag med ved hans side, selv om

hun havde mange sygdomsperioder. - *Vi havde et godt hjem.*«

Børn:

IX D 1

Anna Andersen, født den 15. april 1928 i Hjerm. Hun blev gift den 21. juli 1951 i Fly kirke med smed

Vagn Lauritsen, født den 23. marts 1924 i Estvad, som søn af smedemester Mikkel Lauritsen og hustru, Maren i Estvad, Rønbjerg sogn. Familien bor Skolegade 14, 7673 Harboøre.

Deres børn:

IX D 1 a

Lis Lauritsen, født den 13. juni 1952 i Struer, hun er kontorassistent og blev gift den 21. oktober 1972 i Harboøre kirke med fisker

Hans Vrist, født den 11. oktober 1949 i Harboøre, søn af fisker Chr. Vrist og hustru, Lisbeth, Kirkegade 13, Harboøre.

Lis og Hans har to børn:

IX D 1 a (1)

Karten Vrist, født 27. juli 1975 i Harboøre.

IX D a 1 (2)

Margrethe Vrist, født den 24. august 1977 i Harboøre.

Familien bor Lærkevej 25, Harboøre.

IX D 1 b

Linda Lauritsen, født den 8. august 1954 i Struer. Hun blev gift den 12. april 1975 i Harboøre kirke med fisker

John Hvas, født den 26. oktober 1951 i Harboøre, søn af fisker Laurits Hvas og hustru, Ester Hvas, Kirkegade 10, Harboøre.

Deres børn:

IX D 1 b (1)

Jens Peder Hvas, født den 4. august 1977 i Harboøre.

IX D 1 b (2)

Søren Hvas, født den 8. september 1980 i Harboøre.

Familien bor: Rosenvænget 5, Harboøre.

IX D 1 c

Ove Lauritsen, født den 12. juni 1959 i Harboøre, han er maskinarbejder og bor hjemme i Skolegade 14, 7673 Harboøre.

IX D 1 d

Eva Lauritsen, født den 3. maj 1963 i Harboøre, hun er butikselev og bor hjemme i Skolegade 14, 7673 Harboøre.

IX D 2

Gunnar Andersen, født den 31. oktober 1929 i Hjerm. Han blev gift den 9. maj i Fly kirke med

Esther Pedersen, født den 14. august 1937 i Aakjær, datter af gårdejer Jens Pedersen og hustru, Marie, Aakjær, Skive.

Gunnar Andersen havde som ung forskellige pladser ved landbruget, f.eks. i Salling, Vejrum, Haderslev og Tandslet, desuden var han elev på Rønde Højskole, og i 5 år var han buschauffør hos rutebilejer Chr. Nielsen, Sevel.

Den 17. april 1959 overtog han gården Trehøjevej 14, Horn, 8882 Faarvang. Gården var på 45 tdr. land og købesummen 200.000 kr.

Ægteskabet er barnløst.

IX D 3

Edith Andersen, født den 14. maj 1931 i Hjerm, som ung var hun husassistent i København, elev på Børkop Højskole, sygeplejeskole, og 1953 uddannet som sygeplejerske i København.

Edith Andersen blev gift den 23. maj 1953 i København med murer

Aage Strømgaard, født den 9. august 1923 i Nors, Thy, søn af arbejdsmand Karl Strømgaard og hustru, Nors på Thy.

Børn:

IX D 3 a

Vibeke Strømgaard, født den 25. august 1955 i Rødovre, hun er uddannet lærer fra Blågårds Seminarium, i Gladsaxe 1981, og har stilling som klasselærer i Fakse kommune.

Vibeke Strømgaard og journalist **Jan Ewens** har hus- og bofællesskab på Vemmetofte Strand, Fakse.

Barn:

IX D 3 a (1)

Amalie Strømgaard Ewens, født den 29. januar 1981 i Fakse.

IX D 3 b

Nina Stømgaard, født den 7. marts 1966 i Rødovre. Hun har fra 1 års alderen haft epilepsi, og er en del handicappet, hun har dog deltaget i en 14 dages rejse til Athen, hun går i normalskole med støtte.

Edith Strømgaard har efter endt uddannelse haft job på forskellige hospitaler i København. I 1968 ansat ved Rødovre kommune som hjemmesygeplejerske, der fra 1961 var med distrikt.

Hun blev fra oktober 1980 udtaget til et forskningsprojekt om ældres levevilkår, projektet skal køre i 3 år, men hun beholder sin stilling i Rødovre.

Hun havde kun 7 års skolegang fra Vridsted skole, men har ved siden af job, gået i skole siden og går stadig til engelsk på 7. år, derforuden har hun deltaget i mange kurser - så hun bliver nok aldrig færdig med skolen (skriver Edith Strømgaard selv).

Familien bor: Otto Møllers Vænge 3, 2610 Rødovre, telf. 01 - 70 15 02.

IX D 4

Verner Andersen, født den 27. oktober 1935 i Hjerm. Han blev gift den 30. marts 1962 i Aars kirke med ekspeditrice

Ellen Birgit Langgaard Pedersen, født den 27. december 1938 i Aars, datter af snedkermester Peder Langgaard Pedersen og hustru, Inger, Solsortevej 2, Aars.

Verner Andersen gik 7 år i skole (hveranden dag) og var senere på efterskole i Nr. Nissum - og på landbrugsskole i Haslev.

Han har ellers været landbrugsmedhjælper i fire forskellige pladser ude, og har derforuden været hjemme på gården hos sine forældre.

Den 30. marts 1962 overtog Verner Andersen sine forældres gård »Meldgaard« i Aakjær, for 270.000 kr. Den var da på 33 ha. land - og i 1967 købte han en anden ejendom, som han solgte bygningerne fra og fik jorden ind under »Meldgaard« så den blev på 44 ha.

Verner og Birgit Andersen har begge haft flere tillidshverv i det offentlige.

Således var Birgit i skolenævn, skolekommission, fritidsnævn, menighedsråd, domsmand og i brugsforeningsbestyrelse, Verner var også i bestyrelsen for Brugsen, mejeribestyrelse, landboforening, voldgiftsdommer og kommunalbestyrelsen m.m.

Børn:

IX D 4 a

Jan Meldgaard Andersen, født den 20. august 1963 i Aakjær. Han er studerende og bor hjemme.

IX D 4 b

Kim Meldgaard Andersen, født den 20. november 1965 i Aakjær. Han er elev på Nr. Nissum Efterskole.

Familien bor »Meldgaard«, Aakjærvej 17, Aakjær, 7800 Skive.

IX E

Niels Laurits Andersen, født den 11. april 1902 i Søndergaard, Djeld og døbt i Sevel kirke. - Han døde den 6. august 1981 i Holstebro. Han blev gift den 2. juni 1929 i Bøvling kirke med

Kirsten Christensen, født den 18. maj 1905 i Bøv-

ling, datter af Katrine og Ingvard Christensen, Bøvling.

Laurits Andersen havde som ung forskellige pladser ved landbruget og ved sit giftemål med Kirsten, købte de en landejendom i Ryde, her boede de i 17 år, og her blev deres 3 piger født. I 1946 solgte de ejendommen i Ryde og købte en gård i Vind, hvor de boede indtil 1966, da en datter og svigersøn overtog den, og de købte selv hus på Rudesvej i Holstebro. Laurits Andersen holdt meget af at rejse og som pensionist har han besøgt en lang række lande i Europa, han var også en tur i Israel.

Han døde den 6. august 1981 og blev begravet på Holstebro kirkegård (79 år gammel).

Deres børn:

IX E 1

Betty Kirstine Andersen, født den 13. januar 1931 i Ryde. Hun blev gift den 25. november 1950 i Vind kirke med

Sigurd Bendtsen, født den 9. juni 1925, som søn af gårdejer Diderik Bendtsen og hustru Mette, »Søndergaard« i Vind. Betty og Sigurd boede i »Nyholm« i Vind indtil de i 1966 overtog hendes forældres gård i Vind, hvor de nu bor: Toftvej 11, Vind, 7500 Holstebro.

Børn:

IX E 1 a

Ole Bendtsen, født den 18. august 1951 i Vind. Han blev syg i 1961 af sclerose og døde den 20. december 1971 og blev begravet på Vind kirkegård (20 år gammel).

IX E 1 b

Mette Bendtsen, født den 5. juni 1953 i Vind. Hun er uddannet som klinikassistent fra 1971. Hun blev gift den 21. september 1974 i Vind kirke med tømmersvend

Niels Nygaard Nielsen, født den 6. marts 1950 i Nees, søn af fhv. landmand Jesper Nygaard Nielsen og hustru, Esther, Vermundsvej 1 i Holstebro.

Mette og Niels Nygaard bor: Skjernvej 123, Nr. Felding, 7500 Holstebro.

Deres børn:

IX E 1 b (1)

Ole Nygaard Nielsen, født den 31. oktober 1977.

IX E 1 b (2)

Bente Nygaard Nielsen, født den 21. februar 1981.

IX E 2

Aase Katrine Andersen, født den 3. januar 1936 i Ryde. Hun havde, før hun blev gift, forskellige

pladser i huset, og hun blev gift den 2. juni 1959 i Asp kirke med landmand

Jens Andreas Pedersen From, født den 15. marts 1915 i Linde, søn af landmand Hans Peder From og hustru, Mette Sørine Kristine Andersen, »Buskgaard« i Linde.

Aase og Jens From bor: Langdyssen 13, Linde, Holstebro.

Deres børn:

IX E 2 a

Sonja From, født den 1. november 1955 i Esbjerg, hun er laborant, og blev gift den 25. marts 1978 i Grindsted kirke med laboratorieleder

Benny Okholm, født den 19. november 1954, søn af landmand Peder Okholm og hustru, Anna i Ølgod.

Barn:

IX E 2 a (1)

Ann Okholm, født den 11. februar 1981 på Grindsted sygehus.

IX E 2 b

Lilly From, født den 14. februar 1961 i Linde. Hun er studerende på Universitetet i København.

IX E 2 c

Kirsten From, født den 17. november 1962 i Linde. Hun er gymnasieelev og bor i Ringkøbing.

IX E 2 d

Bente From, født den 2. februar 1965 på Holstebro Centralsygehus. Hun er gymnasieelev i Holstebro og bor hjemme i Linde.

IX E 2 e

Hans Peder From, født den 23. januar 1968 på Holstebro Centralsygehus. Han er skoleelev og bor hjemme i Linde.

Jens From overtog »Buskgaard« Langdyssen 12, Linde efter sine forældre, og her bor familien stadigvæk.

IX E 3

Tove Agnethe Andersen, født den 25. august 1945 i Ryde. Hun er sygehjælper på Herning sygehus, og blev gift den 16. september 1972 i Vinding kirke med gårdejer

Johannes Pedersen, Nørre Vium, der blev født den 20. august 1946 i Karstoft, søn af Andrea og Magnus Pedersen, Kibæk.

Børn:

IX E 3 a

Niels Ole Pedersen, født den 11. juli 1973 på Tarm sygehus. Han er skoleelev på Herningholm i Herning.

IX E 3 b

Christian Pedersen, født den 23. juli 1975 på Tarm sygehus. Han går i skole i Nr. Vium.

IX E 3 c

Jørgen Pedersen, født den 19. januar 1981 på Herning sygehus.

Familien bor: Sønderupvej 26 a, 6920 Videbæk.

IX F

Anna Leonora Andersen, født den 24. juni 1904 i Søndergaard, Djeld, Sevel sogn, døbt i Sevel kirke. Anna Andersen var i 1929 i Nakskov på Lolland, 1. november 1929 blev hun optaget i forberedelsesklassen på Statens Forberedelseseminarium i Vejle, hvorfra hun dimitterede i oktober 1932. Der var på den tid overskud på lærerkræfter og tilmed var der børnelammelse på Holstebro-egnen, så jeg fik først i november 1934 plads som vinterlærerinde ved Ejstrup skole i FASTER sogn, læreren havde alle børnene om sommeren og fortsatte med de 4 ældste klasser om vinteren og jeg havde så de 3 yngste til hverdagsundervisning, der var jeg i 4 vintre. I sommeren 1938 var jeg på Haslev udvidede Højskole, derefter 1 år vikar ved Vandborg skole ved Lemvig og 3 vintre ved Hemmet skole, hvorefter jeg blev fast ansat ved Slumstrup skole i Sædding sogn, det var fra maj 1942, derefter kom jeg i 1948 (fra 1. marts) til Bjert skole, her var jeg til skolen blev nedlagt i august 1968. Jeg byggede hus på Toften i Vinderup, hvor jeg boede til jeg i december 1981 kom på Plejehjemmet Grønningen, 7830 Vinderup.

IX G

Julie Christine Andersen, født den 16. juli 1905 i Søndergaard, Djeld, Sevel sogn, hjemmedøbt den 27. juli samme år. Hun døde den 8. august 1905 og blev begravet på Sevel kirkegård, 3 uger gammel.

IX H

Julie Kristine Andersen, født den 8. september 1906 i Søndergaard, Djeld, Sevel sogn, døbt i Sevel kirke. Hun døde den 29. juni 1962 i Vallyview i Canada. Og hun blev gift den 20. oktober 1932 i Edmonton i Canada med

Torp L. Rasmussen, født den 20. juni 1906 i Breth. Han døde den 24. maj 1974 i Edmonton, Canada. Da Julies far, Chresten Andersen, i 1919 solgte »Søndergaard« i Djeld, kom hun ned til sin søster og svoger (Marie og Carl Ruge Jensen) i Breth som barnepige, her gik hun i skole sammen med Torp

Rasmussen, som senere blev hendes mand - de tjente også sammen som unge, på en gård i Breth i 2 år, og blev da forlovede.

Julie havde forinden haft pladser i huset forskellige steder, var også en sommer elev på Tommerup Højskole på Fyn. Derfra kom hun til København hos pastor Lyng og fulgte da med dem til Paris, hvor pastor Lyng var blevet ansat ved D.K.U. i Paris, derfra tog hun plads i Schweiz, kom igen til Paris, denne gang hos en russisk familie.

I maj 1932 kom Julie igen hjem til Danmark og den 8. september samme år rejste hun til Edmonton i Canada, hvor hun, samme dag hun kom derover, blev gift med Torp Rasmussen.

De kom til at bo i Vallyview, hvor Torp opdyrkede skovjord og fik efterhånden en god farm ud af det.

I deres ægteskab er der 5 børn:

IX H 1

Ellen Torp Rasmussen, født den 30. december 1933 i Vallyview. Hun har lærerindeuddannelse og arbejder med voksne elever. Hun blev gift i april 1972 med

Bob Wilson, de har en farm, men Ellen arbejder stadig som lærerinde.

Barn:

IX H 1 a

Timothy John Wilson, født 8. juli 1974.

Familien bor: Wetaskervin, Alberta.

IX H 2

Inga Torp Rasmussen, født den 5. oktober 1935 i Vallyview. Hun blev gift 6. juli 1957 med

Murray Ovens. Inga Torp Rasmussen er sygeplejerske. Ægteparret har adopteret 4 børn, og efter at de er blevet større, har Inga igen nogle vagter som sygeplejerske.

Børn:

IX H 2 a

Michael Ovens, født i 1961.

IX H 2 b

Rodney Ovens, født i 1963.

IX H 2 c

Kathy Ovens, født i 1964.

IX h 2 d

Lisa Ovens, født i 1966.

Murray Ovens arbejder i Olie, og familien bor i Alberta.

IX H 3

Agnes Torp Rasmussen, født 13. juli 1937 i Val-

lyview. Hun blev gift den 30. januar 1960 i Edmonton med

Oskar Lunder, født den 23. februar 1926.

Oskar Lunder er nordmand og familien bor i Engstadgård, Rakkestad i Norge.

Børn:

IX H 3 a

Marie Kristine Lunder, født den 1. oktober 1960 i Vallyveiv.

IX H 3 b

Lawrence Gregory Lunder, født den 4. august 1962 i Vallyview.

IX H 3 c

Karsten Robert Lunder, født den 23. september 1966 i Vallyview.

IX H 4

Robert Torp Rasmussen, født den 30. juni 1940 i Vallyview. Han er gift med en pige af indiansk afstamning. Han arbejder i Olie og bor i Vallyview.

Børn:

IX H 4 a

John James Torp Rasmussen, født 23. september 1966 i Vallyview.

IX H 4 b

Melinda Torp Rasmussen, født i 1969 i Vallyview.

IX H 4 c

Laura Torp Rasmussen, født i 1971 i Vallyview.

IX H 4 d

Robert Torp Rasmussen, født i 1973 i Vallyview.

IX H 4 e

Allison Agnes Torp Rasmussen, født i 1974 i Vallyview.

IX H 5

Alice Joy Torp Rasmussen, født 13. januar 1945 i Vallyview. Hun er sygeplejerske og blev gift med

Vally Michaels, de har forretning, men Alice har stadig vagter på sygehuset.

Børn:

IX H 5 a

Craig Richard Michaels, født 24. maj 1969 i Edmonton.

IX H 5 b

Karlynne Joy Michaels, født 23. november 1970 i Edmonton.

Familien bor i Edmonton i Canada.

IX J

Emma Andersen, født den 27. januar 1908 i Søndergaard, Djeld og døbt i Sevel kirke.

Hun blev gift den 21. oktober 1931 i Hjerm kirke med gårdejer

Kristian Lambertsen, der blev født den 1. marts 1904, søn af gårdejer Lambert Lambertsen og hustru, Ane Medina Jepsen, Bryndum.

Emma Andersen havde som ung forskellige pladser, både i by og på land, således tjente hun i »Møllegården« i Ølby og hos Dr. Frederiksen i København, desuden også på Alderdomshjem og menighedsplejersøster Sine i Sønderkov - husholdningselev på K.F.U.K. i Struer - hos lærer Jensen i Herup - og hos gdr. Lambertsen i Bryndum og derefter 3 måneder på Haslev Husholdningsskole, derefter kom hun hjem og blev den 21. oktober 1931 gift i Hjerm kirke med Kristian Lambertsen, han havde været på Holsted Efteskole vinteren 1917 - 18, og på Køng Højskole 1923 og senere på Ladelund Landbrugsskole. I 1927 overtog han »Bryndum Østergaard« efter sine forældre, som døde henholdsvis 1944 og 1949.

I 1972 solgte de »Bryndum Østergaard« og byggede hus på Klokkevej, hvor de nu bor.

Børn:

IX J 1

Anne Lise Lambertsen, født den 6. april 1934 i Bryndum Østergaard. Hun blev gift den 20. juli 1958 i Vester Nebel kirke med gårdejer

Poul Svendsen, der er født den 14. marts 1924 i Sulsted, søn af arbejdsmand Jens Svendsen og hustru, Julia.

Anne Lise Lambertsen blev konfirmeret den 4. april 1948 og var derefter på Brejning Efterskole 1949 og Tirstrup i 1951. Hun var bl.a. også på gården »Krogshølle« på Fyn, på Missionshotellet i Sulsted, hvor hun blev forlovet med Poul Svendsen, derefter var hun hos overlæge Hansen, Esbjerg Sch. Josefshospital, hvorefter de den 1. april 1958 købte gården i Andrup, Grøn-kærvej 20, for 165.000 kr.

Deres børn:

IX J 1 a

Vibeke Svendsen, født den 30. juni 1959 i Andrup. Hun er seminarieelev i København.

IX J 1 b

Lars Henning Svendsen, født den 15. juli 1963 i Andrup. Han er landmand i Andrup.

IX J 1 c

Benedikte Svendsen, født den 19. april 1966 i Andrup. Hun er skoleelev i Andrup.

IX J 2

Birthe Lambertsen, født den 31. marts 1937 i Bryndum Østergaard. Hun blev konfirmeret den 5. oktober 1952. Og hun blev gift den 5. august 1966 i Bryndum kirke med

Bent Rasmussen, der er født den 30. april 1932 i »Toftlund«, Rudme, søn af gårdejer Marius Rasmussen og hustru, Thyra.

Efter sommerferien 1949 kom hun på statskole i Esbjerg, og gik ud med mellemskoleeksamen i 1953. Senere havde hun forskellige pladser, bl.a. hos Frode Jensen i Andrup, konsul Villemoes i Esbjerg, på »Storgaarden« som stuepige, elev på Frederiksborg Højskole og hos lægefamilien Skovsbøl i Aarslev. Fra maj 1958 kursus i kjolesyning og tilskæring i Odense, derefter på en gård på Nordfyn. Kom så hjem og blev i 1966 gift med Bent Rasmussen.

Deres børn:

IX J 2 a

Mogens Stig Rasmussen, født den 27. juni 1969 i »Toftlund« Rudme, skoleelev.

IX J 2 b

Birgitte Rasmussen, født den 11. september 1971 i »Toftlund« Rudme, skoleelev.

IX J 2 c

Susanne Rasmussen, født den 8. april 1973 i »Toftlund« Rudme, skoleelev,

Familien bor: »Toftlund«, Kokskovvej 2, Rudme, Fyn.

IX J 3

Gertrud Lambertsen, født den 19. februar 1939 i »Brøndum Østergaard«. Hun blev konfirmeret den 5. oktober 1952 og hun blev gift den 9. november 1961 i Bryndum kirke med

Jens Søndergaard Birkmose, født den 5. august 1935 i »Birkmosegaard«, Herborg, søn af gårdejer Jens Søndergaard og hustru, Marie.

Børn:

IX J 3 a

Kristian Lambertsen Birkmose, født den 29. oktober 1962 i »Bakkelund«, Videbæk. Han er landmand i Herborg.

IX J 3 b

Torkild Søndergaard Birkmose, født den 23. januar 1965 i »Birkmosegaard«, Herborg. Han er skoleelev.

IX J 3 c

Gunhild Birkmose, født den 8. februar 1969 i »Birkmosegaard«. Hun er skoleelev.

IX J 3 d

Maria Søndergaard Birkmose, født den 7. marts 1974 i Herborg. Hun er skoleelev.

Familien bor: »Birkmosegaard«, 6910 Herborg.

IX J 4

Kirsten Marie Lambertsen, født den 6. januar 1942 i »Bryndum Østergaard«. Hun blev konfirmeret den 18. marts 1956. Og hun blev gift den 5. december 1970 i Bryndum kirke med

Villy Pedersen, født i Nr. Nebel, søn af gartner Aage Pedersen og hustru, Ingeborg, Sdr. Lovrup, Gørding.

Barn:

IX J 4 a

Hans Pedersen, født den 3. januar 1975 i Vejrup.

Kirsten er omsorgsassistent og Villy er vedligeholdelseschef. Bopæl: Solvænget, 6870 Ølgod.

IX J 5

Lambert Lambertsen, født den 12. april 1945 i »Bryndum Østergaard«, han blev konfirmeret den 4. april 1959. Og han blev gift den 26. januar 1974 i Bryndum kirke med

Hanne Hansen, født den 31. marts 1950 i Esbjerg, datter af arbejdsmand Børge Hansen og hustru, Edith, Parkvej 31.

Lambert er automekaniker og Hanne er teknisk assistent.

Deres barn:

IX J 5 a

Jesper Lambertsen, født den 6. september 1978 i Bryndum.

Familien bor: Degnevangen 5, Bryndum, 6732 Guldager.

IX K

Esther Emilie Andersen, født den 29. april 1909 i Søndergaard, Djeld og døbt i Sevel kirke. Hun blev gift den 10. juni 1946 i Vejrum kirke med baneformand

Christen Nygaard Poulsen, født den 2. september 1887 i Vemb, søn af gårdejer Mads Poulsen, Ll. Sand i Vemb.

Christen Nygaard Poulsen døde den 28. august

1955 og blev begravet på Vemb kirkegaard, knap 68 år gammel.

Ægteskabet var barnløst.

IX L

Klara Helene Andersen, født den 20. september 1910 i Søndergaard, Djeld og døbt i Sevel kirke. Hun døde den 29. maj 1911 og blev begravet på Sevel kirkegård, 8 måneder gammel.

IX M

Anders Andersen blev født den 17. december 1912 i Søndergaard, Djeld og døbt i Sevel kirke. Han blev konfirmeret i Hjerm Vestre Kirke, og han blev gift den 15. maj 1948 i Vejrum kirke med

Anne Sofie Jensen, født den 17. januar 1919 i Ejsing.

Anders Andersen er restauratør i Struer, og familien bor: Danmarksgade 19, Struer.

Deres børn:

IX M 1

Hans Jørgen Andersen, født den 31. januar 1949 i Struer. Han er smed og p.t. i Afrika.

IX M 2

Else Marie Andersen, født den 13. maj 1953 i Struer. Hun er studerende i Århus.

IX N

Ejner Andersen, født den 3. oktober 1919 i Vinde-rup, han fik 7 års skolegang i Gimsing skole og blev konfirmeret den 1. oktober 1933 i Hjerm Vestre kirke. Han blev gift den 25. august 1946 i Frøslev kirke på Mors med

Erna Andersen Snedker, der blev født den 14. juni 1916 i Redsted sogn, hun er datter af landmand Theodor Andersen Snedker og hustru, Ingeborg Nyby Sørensen.

Familien bor: Sofienlundvej 4, 7560 Hjerm.

Deres børn:

IX N 1

Svend Erik Andersen, født den 5. december 1951 i Aarhus. Han lider af sygdommen epilepsi og bor hjemme, som pensionist, men arbejder på et værksted for handicappede på B&O i Struer. Han er hver sommer indlagt på Filadelfia.

IX N 2

Carl Chr. Andersen, født den 16. december 1953 i Hjerm. Han er udlært tømrer og har arbejde i Struer. Han blev gift den 10. november 1979 i Nr. Felding kirke med bagersvend

Conni Jensen, født den 17. juli 1958, datter af arbejdsmand Ejner Jensen og hustru, Lilly, i Nr. Felding.

Barn:

IX N 2 a

Dennis Holmgaard Andersen, født den 1. maj 1981 og døbt i Struer kirke.

søn af fhv. socialinspektør Henning Andersen og hustru, Harriet, i Struer.

Birgit er sygehjælper og Lars er uddannet mekaniker, er nu anset ved DSB som lokomotivfører.

Familien bor: Jyllandsgade 45, Struer.

IX N 3

Birgit Andersen, født den 24. juli 1957 i Hjerm. Hun blev gift den 25. maj 1979 i Hjerm Vestre kirke med

Lars Erik Andersen, født den 10. august 1956,

Ejnar Andersen er uddannet ved landbruget. Han overtog i januar 1945 sine forældres gård »Strandkjær« i Hjerm, for 30.000 kr. I 1963 købte han jorden fra en naboejendom for 30.000 kr. og i 1967 købte han en anden naboejendom på 2 tdr. land. Denne blev ombygget og moderniseret, og da Birgit og Lars Erik Andersen i 1979 blev gift, købte de denne, de bor meget kønt ud mod Kvistrup skov.

X
Anders Andersen Søndergaard
OG
Kirsten Madsen
SAMT
deres efterkommere



Kirsten og Anders Søndergaard med familie, stående fra venstre: Dagny, Jacob, Agnete, Alfred, Martin, Aksel og Anna. Siddende fra venstre: Marie med datteren Helga, Kirsten, Ingrid, Anders og svigersønnen Jacob Pedersen Madsen.

A Bodil Marie A. Søndergaard
Jacob Pedersen Madsen

1 Helga S. Madsen
Gunnar N. Mundbjerg

a Asger N. Mundbjerg
Hanne Fomsgaard
b Birger N. Mundbjerg
c Mogens N. Mundbjerg
d Torben N. Mundbjerg

2 Ebba S. Madsen
Jørgen F. Pedersen

a Kaj Pedersen
Bodil Kristensen

(1) Karin Pedersen
(2) Lars Pedersen
(3) Esben Pedersen

b Ruth Pedersen
Jørgen Glerup

B Jacob H. A. Søndergaard

c Kurt Pedersen
d Leif Pedersen
e Tommy Pedersen

C Alfred A. Søndergaard

1 Viggo Søndergaard

2 Erna Søndergaard
Finn V. Lykkeskov

a Hanne Lykkeskov
b Ole Lykkeskov
c Ebbe Lykkeskov

3 Anders Søndergaard

D Aksel Kr. A. Søndergaard
Sigrid Nielsen

4 Ester Søndergaard
Finn Kromose

a Christiana Kromose

5 Kirsten E. Søndergaard
Torben K. Nielsen

a Per K. Nielsen
b Claus K. Nielsen

E Martin A. Søndergaard

6 Anna Grethe Søndergaard

F Anna A. Søndergaard

G Agnete A. Søndergaard
Holger Bitsch

1 Gunhild M. Nielsen
Gunner Filsø Pedersen

a Linda F. Pedersen
b Jens P. F. Pedersen
c Lisbeth F. Pedersen
d Britta F. Pedersen

2 Viggo E. M. Nielsen
Inger Jensen

a Susanne M. Nielsen
b Henriette M. Nielsen
c Marianne M. Nielsen

3 Henning V. M. Nielsen
Lene Dalum

a Anna Mette M. Nielsen
b Sine M. Nielsen

H Dagny A. Søndergaard
Aksel M. Nielsen (Mundbjerg)

4 Arne M. Nielsen

5 Rita M. Nielsen
Ove H. Bohsen

a Helene Bohsen
b Vibeke Bohsen
c Birgitte Bohsen

6 Børge M. Nielsen
Kristiane Nielsen

a Karen M. Nielsen

7 Frida M. Nielsen
Edmund Olesen

a Rikke Olesen

8 Tove M. Nielsen
Karsten Slot Jacobsen

J K L og M
alle døde som spæde

1 Bent Olesen
Ely Andersen

a Lars Olesen
b Thomas Olesen

2 Kirsten Rita Olesen
Abel M. Petersen

a K. Anker Petersen
b Vita D. Petersen
c Hans V. Petersen
d Lene Petersen

3 Anders Kr. Olesen

N Karen Ingrid A. Søndergaard
Knud E. Olesen

4 Svend Erik Olesen
Elka J. K. Nielsen

a Charlotte K. Olesen
b Jens Peder K. Olesen

5 Jens Christian Olsen

6 Harry Ingomar Olesen
Karen Krogh Nielsen

a Søren Krogh Olesen
b Gitte Krogh Olesen

Anders Andersen Søndergaard og Kirsten Madsen samt deres efterkommere

X

Anders Andersen (Søndergaard) blev født den 15. april 1876 i »Søndergaard« Djeld, Sevel sogn.

Han døde den 29. maj 1935 i »Lykkenshaab«, Djeld, og blev begravet på Sevel kirkegård (59 år gammel).

Han blev gift den 24. november 1899 i Sevel kirke med

Kirsten Madsen, der blev født i Herrup den 20. april 1875, datter af gårdejer Jacob Madsen og hustru, Maren Jensdatter. Hun døde i »Lykkenshaab«, Djeld den 22. marts 1960 og blev begravet på Sevel kirkegård (knap 85 år gammel).

Forlover ved deres bryllup var: gårdejer Jacob Madsen, Herrup og gårdejer Kresten Andersen, Djeld.

Anders Andersen blev døbt den 18. april 1876 i Sevel kirke, båret af Ane Kirstine Christensdatter i Hedegaard, og pigen Karen Nielsen stod hos. Faddere var: Førstnævntes ægtefælle, husfæster Jens Nielsen Hedegaard, barnets morbror, boelsmand Niels Hansen Djeld og boelsmand Niels Jensen, Jattrup, Sevel sogn.

Han gik i skole i Nørtoft skole og blev konfirmeret den 13. april 1890 i Sevel kirke med karakter g x for kundskab og mg for opførsel.

Efter hans skudsmålsbog har han haft flere pladser ved landbruget, således i Vejrum, Bjert, Løgstør og Sahl, og i 1896 kom han hjem og overtog gården sammen med sin broder Kresten, med følgende fællesskøde:

»Undertegnede gårdejer Anders Hansen, skjøder og overdrager herved med de herligheder og byrder, hvormed jeg har ejet samme under mit fulde hjemmelsansvar, til mine to sønner Kresten Andersen og Anders Andersen, hver for halvdelen, den mig tilhørende ejendom i Djeld, Sevel sogn med bygninger og jorder af hartk. ifølge udstykningsprobation af 17. juni 1885, matr. nr. 9 a i Djeld og 67 a - 68 a i Sønderhede - hartk. 4-4-2-0 - (gl. skat 67 kr. 98 øre) samt anpart konge og kirketiender, dens besætning, inventar og redskaber, alt for købesum 14.000 kr. tilligemed aftægtscontract af værdi 1600 kr. - Den faste ejendomsværdi er lig disse summer tilsammen 15.600 kr.

For købesummen 14.000 kr. har jeg modtaget vederlag således at mine to børn Jens og Hansine Andersen hver får en obligation på 1000 kr, og at de fra 11. juni termin 1897 overtager den i ejendommen indestående kreditforeningsgæld på 12.000 kr. - Ligeledes indtræder køberne i mine rettigheder og forpligtelser af de 3 tinglæste lejekontracte til Jens Chr. Jacobsen, Christen Pedersen og Peder Jacobsen, således som disse contracter lyder.

Det bemærkes at matr. nr. 8 a (det er Christen Hansen) har ret til at bjærge 2 læs lyng årligt af hovedparcellen.

Djeld, den 21. marts 1896. Anders Hansen«.

Allerede året efter døde deres far, og i maj 1899 ophæves samejet mellem de to brødre, således at Kresten Andersen bliver enejer af matr. nr. 9 a i Djeld og 67 a - 68 a i Sønderhede af hartk. 2-3-2-3 (gl. skat 36 kr. 50 øre) med bygninger, besætning og 36 tdr. land opdyrket jord, der blev takseret til 7.500 kr. - og så skulle han overtage obligationer til broderen Jens på 1000 kr., medens Anders Andersen samtidig blev enejer af den sydlige del af jorden fra »Søndergaard«, matr. nr. 9 g af hartk. 1-0-3-1½ (gl. skat 9 kr. 98 øre) denne blev takseret til 4.000 kr., og så skulle han overtage obligationer på 1000 kr. til sin søster, Hansine.

På Anders Andersens part var der ingen bygninger, og kun 14 tdr. land var i dyrk, de øvrige 32 tdr. land var hede, mose og kratbevoksning.

I november samme år blev han gift med Kirsten Madsen fra Herrup, og da havde han fået bygget en lille vinkelejemdom, bestående af stuehus, bygget sammen med kostald og lade, husene var bygget af



Kirsten og Anders Søndergaard



*Lykkenshaab
i 1947.*

flint og tækket med strå og besætningen var: to små heste, 3 køer og nogle får. Efterhånden som han fik jorden i kultur og der blev bedre råd, kom der flere bygninger til, og i 1916 blev der bygget et nyt fritliggende stuehus, og det gamle blev lavet om til grise-stier, så nu var der en smuk 4 længet gård. I 1919 blev der bygget en femvinget klapsejlsmølle til trækraft og vandværk, først i 1938 blev der indlagt elektricitet. Far og mor var enige om, at der ikke skulle købes noget, førend de kunne betale det.

I 1905 blev der foretaget en brandtaksation, som viser et rids af, hvordan gården da så ud:

A. Stuehus 8 fag = 17 alen, bræddeloft, pløjet sammen, 2 skorstene med 16 tommers vidde og brædte sten, 2 værelser med gibsdække, flintestensmure, 2 fag til foderlo, 2 fag hestestald med bræddeloft, flintestensmur, 8 fag til kostald og svinehuse med bræddeloft.

B. 4 fag lade, 10 alen lang, 12 5/8 alen dyb. 3 1/2 alen høj, kampestensmur og bræddegulv, det hele med stråtag, takseret til ialt 3.700 kr.

Vi børn voksede op i et godt hjem, hvor ærlighed og nøjsomhed var i højsædet, selvom vi var en stor børnefolk og far og mor var fattige, så fik vi dog hver dag, hvad vi havde brug for, både til føde og klæder, der skulle spares og ingenting måtte smides væk, der var altid noget det kunne bruges til, Guds gode gaver måtte ikke ringeagtes.

Under første verdenskrig, fra 1914 til 1918, kneb det ofte for far og mor at mætte de mange munde, men vi havde en meget rar baker i Sevel, Skallerup hed han, som mor byttede kaffe- og petroleumsmærker med, så vi fik mærker til rugbrød i stedet for. Rugbrødsrationen kunne ikke slå til, belysning

kunne vi bedre klare, for når der blev slagtet får, blev der talg til mange lys, som mor selv lavede.

Far og mor var med både i Indre- og Ydremissionskredse, og far var i mange år leder af både søndagskole og samtalekredsen D.M.S. og Brødremenigheden havde også en stor plads i deres hjerter. Far var også i mange år i menighedsrådet og mor var i K.M.A.s kvindekreds. Når der var møder i kirke og missionshus, boede talerne ofte hos os, og far kørte dem så til toget dagen efter. Vi børn kom tidlig med både til kirke og møder, og vi holdt nøje regnskab med, hvis tur det nu var til at komme med. Der var jo ikke mange adspredelser dengang, som vi måtte komme med til.

Far og mor var meget dygtige landbrugere og selvom de kun havde 2 små russerheste, fik de dog efterhånden bugt med både mose-, hede- og kratbevoksningen, så der blev god agerjord i stedet for.

Aldrig så vi mor sidde i en stol med tomme hænder, der skulle laves meget garn og strikkes mange strømper, sokker, huer og vanter, og når mor var i marken for at flytte køerne, som dengang stod i tøjler, havde hun altid strikketøjet med. Og når mor og hendes søster Anine, som boede nabo til os, gik til Herrup for at besøge deres forældre, havde de altid bindehosen med, og det var et stort stykke, der kunne strikkes, mens de gik den lange tur hen og hjem. Fars arbejdsdag var ofte lang og det blev tit sent før han var færdig til at gå til ro, der var jo strengt arbejde at få heden og kratbevoksningen opdyrket, der skulle ofte både økse og spade til hjælp, og alt reparationsarbejde, både som murer og tækkemand, klarede far selv. Men han havde dog aldrig mere travlt, end at der kunne blive tid til at hjælpe en

nabo eller ven, der kom til ham, og jeg tror aldrig, nogen er gået forgæves til far om hjælp, hverken på den ene eller anden måde.

Far og mor kaldte gården »Lykkshaab« og selv fik de i 1905 kongl. bevilling på slægtsnavnet »Søndergaard«.

Efter fars død i 1935 førte mor gården videre med

min bror Jacob som bestyrer, mens jeg var pige i huset. Mor ejede gården til sin død i 1960 (85 år gammel), hvorefter vor yngste søster og hendes mand (Ingrid og Knud Olesen) overtog den for 175.000 kr. Og i 1973 overtog deres søn, Anders, gården for 400.000 kr. og i dag har han 60-70 malkekøer + ungt kreaturer og kalve på samme areal.

Anders Andersen Søndergaard og Kirsten Madsen samt deres efterkommere

XA

Bodil Marie Andersen Søndergaard blev født den 27. September 1900 i »Lykkshaab«, Djeld, Sevel sogn. Hun døde den 16. februar 1979 på Holstebro sygehus og blev begravet på Herrup kirkegård (78 år gammel). Hun blev gift den 7. december 1926 i Sevel kirke med

Jacob Pedersen Madsen, født den 10. april 1900 i Herrup, Sevel sogn, søn af landmand Mads Madsen (Herrup) og hustru Ane Jacobsen. Han døde den 3. december 1950 i Vester Herrup og blev begravet på Herrup kirkegård (50 år gammel).

Datteren, Helga Søndergaard Mundbjerg, fortæller om sine forældre:

»Far havde som ung forskellige pladser ved landbruget, og han var elev på Nr. Nissum Højskole. Han var soldat i København på Bådsmandsstrædes Kaserne.

Mor fik tidlig lært at hjælpe til i sit hjem og at have medansvar for sine yngre søskende. Hun var den ældste af 13 børn. Som ung kom hun ud at tjene forskellige steder, bl.a. på Bredsten Mejeri ved Vejle, og i Bøgballe. Hun lærte også kjolesyning hos en syerske i Holstebro.

Ved fars og mors giftemål i 1926 overtog de en ejendom i Svendshede, Sevel sogn, men allerede efter 2-3 års forløb mærkede far at helbredet ikke var godt, sygdommen tog til i årene derefter, og de kunne ikke mere få ejendommen passet. I 1936 solgte de den til Ejner Serup, og fik bygget hus i Herrup, hvor de i nogle år havde hønseri. Men fars sygdom forværredes og han var flere gange indlagt på sygehuset i Holstebro, han var også på Hald Kur ved Viborg. Far havde sclerose, og i flere år måtte han hjælpes med alt, da han var næsten totalt lammet. Mor passede far med stor tålmodighed, og vi børn har kun gode minder fra vort hjem. Vi to piger voksede op under små kår, invalidepensionen var ringe den gang. Men selvom far var syg, var han næsten altid glad og tilfreds, far havde lune og kunne fortælle mange spændende oplevelser fra sin barndom og ungdom. Der kom mange mennesker i vort hjem, far og mor var glade for hvert besøg, og jeg tror, at mange gik berigede hjem derfra. Far og mor tog hver dag af Guds hånd, som en gave og en opgave, og vi børn har meget at være dem taknemlige

for. Far døde i 1950 kun 50 år gammel, og et par år efter solgte mor huset til Magnus Pilgaard. Og mor flyttede så ud til min søster og svoger, Ebba og Jørgen Pedersen i Yllebjerg, Hodsager sogn, hvor hun boede i mange år. Senere boede hun en del år i Herrup by hos sin bror Alfred, den 9. februar 1979 blev hun syg og kom på Holstebro sygehus, hvor hun den 16. februar sov stille ind. Far og mor er begge begravet på Herrup kirkegård.«

Børn:

XA 1

Helga Søndergaard Madsen, født den 19. februar 1928 i Svendshede, Sevel sogn.

Hun blev gift den 22. juni 1954 i Sevel kirke med

Gunnar Noes Mundbjerg, født den 14. april 1928 i Vridsted sogn, søn af gårdejer Marthinus Mundbjerg og hustru, Karen Pedersen Noes.

Helga Mundbjerg har været elev på Haslev Højskole 1947. Hun er uddannet som sygeplejerske på Børkop Sygeplejehøjskole og Holstebro Centralsygehus og som sådan har hun arbejdet på hospitaler i København og i Nigeira, Afrika. Hun er nu deltidsansat på plejehjemmet Solvang i Hvidbjerg. Gunnar Noes Mundbjerg tog teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet 1957. Efter sprogkursus i London rejste ægteparret i november 1957 til Nigeria som missionærer i Sudanmissionen. I 1966 blev Gunnar Mundbjerg præst ved Vor Frelser kirke i Vejle og i 1970 sognepræst i Hvidbjerg-Lyngs.

Bopæl: Præstegården, 7790 Hvidbjerg, Thyholm.

XA 1 a

Asger Noes Mundbjerg, født den 30. januar 1958 i Numan, Nigeria, Afrika. Han blev gift den 25. september i Hvidbjerg kirke med

Hanne Fomsgaard, født den 23. oktober 1955 i Nørskov på Jegindø, datter af gårdejer Harald Fomsgaard og hustru, Ellen Kirstine Jensen.

Asger Mundbjerg gik i skole i Vejle indtil 1970 og derefter i Hvidbjerg Centralskole. I 1977 tog han studentereksamen fra Struer

Gymnasium, hvorefter han fortsatte på Ingeniør Højskolen, Århus Teknikum, herfra dimitterede han i januar 1983 som maskiningeniør og blev fra 1. marts samme år ansat på »Sabroe« i Århus. Hanne Mundbjerg gik først i skole på Jegindø, derefter til og med 9. klasse på Hvidbjerg Centralskole. 10. klasse med teknisk forberedelseseksamen tog hun på ungdomsskolen »Lægaarden« i Holstebro, og H.F. kursus på Thisted Gymnasium, hvorfra hun dimitterede i 1974. I 1975 begyndte hun på læreruddannelsen på Ranum Statseminarium og dimitterede derfra i juni 1979 med musik og engelsk som liniefag, herefter var hun lærer ved Agerbæk skole i et år og flyttede så til Hinnerup ved Århus, hvor hun siden august 1980 har været lærer på Rønbækskolen, med de fleste timer indenfor fagene musik og sang.
Interesser er: Korarbejde, fløjte og klaverspil, læsning og lange cykelture.
Ægteparret bor i eget hus, Hadsten ved Århus.

XA 1 b

Birger Noes Mundbjerg, født den 23. december 1960 i Holstebro.

Han har realeksamen fra Hvidbjerg skole og har været på grundkursus på Kongensgård Landbrugsskole, Nr. Nissum og fortsætter sin landbrugsuddannelse, han har været soldat i Holstebro. Han er nu landbrugsmedhjælper på en gård i Asp, 7500 Holstebro.

XA 1 c

Mogens Noes Mundbjerg, født den 22. september i Numan, Nordnigeria.

Han afsluttede sin skolegang med 2 år på Hardsyssel Ungdomsskole. Han har haft arbejde hos en blytækker og har været med til at tække Viborg Domkirke. Han har taget HF i Struer, og har aftjent sin værnepligt i København som gardist.

Bopæl: Hjemme i Hvidbjerg Præstegård.

XA 1 d

Torben Noes Mundbjerg, født den 20. juni 1964 i Jos, Nordnigeria.

Han har efter 8. klasse på Hvidbjerg skole afsluttet med 2 år på Hardsyssel Ungdomsskole.

Han har været på grundkursus på Kongensgård Landbrugsskole i Nr. Nissum og er nu landbrugsmedhjælper i Store Hedegård i Borbjerg ved Holstebro.

XA 2

Ebba Søndergaard Madsen, født den 15. marts 1931 i Svendshede, Sevel sogn.

Hun blev gift den 20. december 1951 i Herrup kirke med

Jørgen Frederik Pedersen, født den 24. december 1925 i Asperup sogn på Fyn, søn af landmand Ludvig Johannes Pedersen og hustru, Maren Kirstine Sørensen, Blanke.

Ebba Pedersen havde forskellige pladser som husassistent, og sommeren 1950 var hun elev på Hammerum Husholdningsskole. Jørgen Pedersen har haft forskellige pladser ved landbruget, bl.a. også i Herrup. Han var i 1947-48 soldat ved Den kongelige Livgarde i København. I januar 1952 overtog ægteparret »Lille Dalgaard« i Yllebjerg, Hodsager sogn, den var på 30 tdr. land og købsprisen var 39.000 kr. Senere er købt yderligere 11 tdr. land, og der er nu en veldrevet gård, der drives med en stor malkebesætning i store, nye moderne bygninger, der er opført efter lynbrand i 1980.

Bopæl: »Lille Dalgaard«, Udholmsvej 1, 7490 Aulum.

Børn:

XA 2 a

Kaj Pedersen, født den 3. august 1952 i »Lille Dalgaard«. Han blev gift den 10. juli 1976 i Asp kirke med

Bodil Kristensen, født den 26. juni 1955 i Asp sogn, datter af gårdejer Peder Kristensen og hustru, Petra Emilie Christensen »Skærbækgaard« i Linde. Kaj Pedersen har været elev på Rydhave Ungdomsskole og er uddannet som tømrer hos tømrer H. Linde i Sevel, hvor han stadig er ansat.

Bodil Pedersen har været elev på Nr. Nissum Efterskole, hun har gået på handelsskole i Struer, hvor hun også er kontoruddannet og stadig er ansat, de bor i eget hus i Vinderup.
Bopæl: Vesterlund 36, 7830 Vinderup.

Børn:

XA 2 a (1)

Karin Pedersen, født den 10. marts 1979 på Holstebro Centralsygehus.

XA 2 a (2)

Lars Pedersen, født den 12. maj 1983 på Holstebro Centralsygehus.

XA 2 a (3)

Esben Pedersen, født den 12. maj 1983 på Holstebro Centralsygehus.

XA 2 b

Ruth Pedersen, født den 1. januar 1954 i »Lille Dalgaard«, Hodsager sogn.

Hun blev gift den 8. september 1979 i Hodsager kirke med

Jørgen Glerup, født den 6. juni 1953 i Fausing sogn, søn af gårdejer Paul Glerup og hustru, Sigrød Madsen, Drammelstrup.

Ruth Glerup har studentereksamen fra Røn-
de 1974. I 1974-75 opholdt hun sig i England,
og blev færdig med sygeplejeuddannelse på
Århus Amtssygehus 1979, hvor hun nu er an-
sat som assistent på leukæmiafdelingen. Jør-
gen Glerup er uddannet i herreekvipering.
Han har været på højskole i Seljord i Norge.
Han blev student fra Høng i 1976 og læser nu
teologi ved Århus Universitet.

Bopæl: Trillegårdsvej 6, 8210 Århus V.

XA 2 c

Kurt Pedersen, født den 29. marts 1957 i »Lil-
le Dalgaard«, Hodsager sogn.

Han er udlært som automekaniker i Holste-
bro, hvor han nu er ansat.

Bopæl: Hjemme.

XA 2 d

Leif Pedersen, født den 12. februar 1959 i
»Lille Dalgaard«, Hodsager sogn.

Han er traktorfører på en maskinstation.

XA 2 e

Tommy Pedersen, født den 29. september i
1961 i »Lille Dalgaard«, Hodsager sogn.

Han har gennemgået det landbrugsfaglige
grundkursus på Kongensgård Landbrugssko-
le i Nr. Nissum og fortsætter nu sin land-
brugsuddannelse.

Bopæl: Hjemme.

XB

Jacob Herrup Andersen Søndergaard, født den 18.
maj 1902 i »Lykkenshaab«, Djeld, Sevel sogn.

Han døde den 13. maj 1979 på Sevel Alderdoms-
hjem, og blev begravet på Sevel kirkegård (77 år
gammel).

Jacob Søndergaard gik i Nørstoft skole og blev den
1. oktober 1916 konfirmeret i Trandum kirke.

Han var soldat ved infanteriet i Viborg i 1923. Der-
efter havde han forskellige pladser ved landbruget i
Sahl, Sevel samt på en gård i Råsted. Efter sin fars
død i 1935 var han bestyrer for sin mor i »Lykkes-
haab« indtil hendes død i 1960, hvorefter han købte
et hus i Djeld by. Jacob Søndergaard var ugift, og
efter et ulykkestilfælde kom han i 1976 på Sevel Al-
derdomshjem, hvor han var til sin død.

Jacob Søndergaard var meget fingersnild, og bl.a.
gjorde han mange ure istand. Han levede meget nøj-
somt og brugte ikke meget på sig selv. Flere gange
betænkte han alle sine søskendebørn med rundelige
pengegaver til jul.

XC

Alfred Andersen Søndergaard, født den 19. januar
1904 i »Lykkenshaab«, Djeld, Sevel sogn.

Han gik i Nørstoft skole og blev konfirmeret den
14. april 1918 i Ryde kirke. Han er ugift og havde
som ung forskellige pladser ved landbruget. Vinte-
ren 1923-24 var han elev på Nr. Nissum Højskole.
Maj-juni måned 1924 var han soldat i Værløse.

I 1930 købte Alfred Søndergaard 46 tdr. land hede i
Møgelvang, Sevel sogn for 2760 kr., yderligere 15
tdr. land skov gav han 4500 kr. for. Heden blev nu
opdyrket og i 1934 blev der bygget stuehus, kostald
og lade for 12.300 kr. Gården fik navnet »Sdr.
Skovgaard«.

I november 1963 solgte han gården for 340.000 kr.
og købte derefter et hus i Herrup by. De sidste år
hans søster Marie Madsen levede, boede hun hos
ham.

Bopæl: Tophøjsvej 3, Herrup, 7830 Vinderup.

XD

Aksel Kristian Andersen Søndergaard, født den 23.
november 1905 i »Lykkenshaab«, Djeld, Sevel
sogn. Han døde den 30. oktober 1975 i Herrup og
blev begravet på Herrup kirkegård (knap 70 år gam-
mel). Han blev gift den 19. september 1933 i Herrup
kirke med

Sigrød Nielsen, født den 6. januar 1911 i Herrup, Se-
vel sogn, datter af gårdejer Niels Nielsen (Mund-
bjerg) og hustru, Maren Jensen, Herrup .

Aksel Søndergaard gik i Nørstoft skole og blev kon-
firmeret den 11. april 1920 i Sevel kirke. Som ung
havde han forskellige pladser ved landbruget, og
vinteren 1929-30 var han elev på Tommerup Høj-
skole. Derefter købte han 46 tdr. land hede i Møgel-
vang, Sevel sogn. Heden blev opdyrket, og i 1933
blev der bygget både stuehus, kostald og lade, og
gården fik navnet »Lærkeholt«.

Aksel Søndergaard har fortalt:

»I 1930 købte jeg 46 tdr. land lynchede for 83 kr. pr.
tdr. land, ialt 3.818 kr., et beløb, der i det synes lille,
men til gengæld var investeringerne høje i form af
slid. Det er rigtigt, at det var billigere at starte den-
gang, men vi havde ikke mange kontanter, og det
var vanskeligt at låne.

De første år havde vi ingen kornhøst, kartofler var
vores bedste afgrøde, men der var ingen maskiner til
hjælp, så alting foregik ved håndkraft.«

Det var jo i de dårlige tider først i trediveerne de star-
tede i Møgelvang. Jeg fandt følgende annonce i en
avis fra 1931, der viser, hvor små priserne var, og
det landmanden skulle sælge, var jo ikke bedre.

Annonce: SE HER! Foreløbig sælger jeg kød (okse-
kød) og flæsk om fredagen på torvet til flg. priser:
Suppekød fra 40-55 ører, højreb og steg 65 øre,
skært kød 75 øre, fedekalvekød 35-55 øre, steg og
kam 65 øre, kød af mindre kalve 30-40 øre, flæsk
50-65 øre, ribben og karbonade uden spæk 80 øre,
alt pr. ½ kilo i prima ungt velfedede kvaliteter.
Medisterpølser 65 øre pr. ½ kilo. C. Klinge, Skive.
Aksel Søndergaard solgte gården »Lærkeholt« i



*Aksel og Sigrid
med børnene,
fra venstre:
Anna Grethe,
Esther, Viggo,
Erna og Kirsten.*

1974 for 855.000 og byggede hus i Herrup by, her døde han pludselig i 1975.

Hans hustru, Sigrid Søndergaard, bor stadig på: Fuglebakken, Herrup, 7830 Vinderup.

XD 1

Viggo Søndergaard, født den 23. juli 1934 på »Lærkeholt«, Møgelvang, Sevel sogn.

Han har været elev på Nr. Nissum Efterskole, og Løgumkloster Bibelskole. Han har haft forskellige pladser ved landbruget, hvor han stadig er beskæftiget som medhjælper.

Bopæl: Hjemme på Fuglebakken 4, Herrup, Vinderup.

XD 2

Erna Søndergaard, født den 5. oktober 1935 på »Lærkeholt«, Møgelvang, Sevel sogn.

Hun blv gift den 23. maj 1964 i Herrup kirke med

Finn Vagn Lykkeskov, født den 4. august 1939 i Vivild sogn, adoptivsøn af gårdejer Ole Mundbjerg Lykke Lykkeskov og hustr, Magda Marie Madsen, Møgelvang.

Erna Lykkeskov har haft forskellige pladser og var en tid stuepige på De gamles Hjem i Herning. Finn Lykkeskov har været elev på Rinkenæs domsskole og på Hammerum Landbrugsskole. Ægteparret har en gård i Møgelvang, som de driver sammen med hans fars gård.

Bopæl: Møgelvang, Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

XD 2 a

Hanne Lykkeskov, født den 23. marts 1965 i Møgelvang, Sevel sogn. Hun er skoleelev.

Bopæl: Hjemme.

XD 2 b

Ole Lykkeskov, født den 4. april 1968 i Møgelvang, Sevel sogn. Han er skoleelev.

Bopæl: Hjemme.

XD 2 c

Ebbe Lykkeskov, født den 23. februar 1971 i Møgelvang, Sevel sogn. Han er skoleelev.

XD 3

Anders Søndergaard, født den 1. juni 1937 på »Lærkeholt«, Møgelvang, Sevel sogn.

Han døde den 2. juni samme år og blev begravet på Herrup kirkegård.

XD 4

Esther Søndergaard, født den 22. juli 1939 på Holstebro sygehus. Hun blev gift den 25. september 1971 i Nivå kirke med

Finn Kromose, født den 13. juni 1938 i Humlebæk sogn, søn af gårdejer Jørgen Sørensen og hustru, Gitte, »Kromosegård« i Humlebæk.

Esther Kromose har været elev på Blåkilde Ungdomsskole, hun er uddannet i Holstebro hos guldsmedefirmaet Noes og Kvistgaard. Hun er nu assistent på Kommunekontoret i Hørsholm. Finn Kromose er politiassistent ved politiet i Helsingør.

Bopæl: Rantzausgade 30, 2990 Nivå.

Barn:

XD 4 a

Christina Kromose, født den 22. november 1972 i Hørsholm sogn. Hun er skoleelev.

XD 5

Kirsten Emma Søndergaard, født den 25. januar 1941 på »Lærkeholt«, Møgelvang, Sevel sogn.

Hun blev gift den 3. december 1966 i Herrup kirke med

Torben Kongsgaard Nielsen, født den 5. oktober 1940 i Holstebro, søn af Jacob Nielsen og hustru, Astrid.

Kirsten Nielsen har været elev på Blåkilde Ungdomsskole. Hun var i flere år tilskærer på fabrikken »Harrow« i Holstebro. Torben Nielsen er typograf på Vestjydsk Trykkeri i Holstebro. Bopæl: Chr. Winthersvej 73, 7500 Holstebro.

Børn:

IX D 5 a

Per Kongsgaard Nielsen, født den 11. januar 1968 i Holstebro. Han er skoleelev.

XD 5 b

Claus Kongsgaard Nielsen, født den 1. september 1971 i Holstebro. Han er skoleelev.

XD 6

Anna Grethe Søndergaard, født den 16. april 1944 på Holstebro sygehus. Hun blev gift den 3. februar 1973 i Herrup kirke med

Steen Hornemann Friland, født den 24. februar 1951 i Sct. Markus sogn, Frederiksberg, søn af Bendt Friland og hustru, Lizzi.

Anna Grethe har været elev på Blåkilde Ungdomsskole. Hun er uddannet i Glasmagasinet i Holstebro, og er nu kontorassistent på Linds Kemiske Fabrik i Holstebro. Ægteskabet er opløst. Bopæl: Rendsborggade 33, 7500 Holstebro.

XE

Martin Andersen Søndergaard, født den 7. september 1907 i »Lykkenshaab«, Djeld, Sevel sogn.

Han gik i Nørstoft skole og blev konfirmeret den 2. oktober 1921 i Trandum kirke.

Martin Søndergaard fortæller følgende om sig selv: »Jeg var ca. 18 år, da jeg købte min første stude bier, senere blev det til mange, en overgang omkring 100 stader. I 1935 købte jeg 5 tdr. land sydvest for Herrup by lige ud til hovedvej 16. Her byggede jeg et stuehus og et udhus og startede et hønseri og rugeri. Under krigen, hvor landet var besat af tyskerne, og alt var så uvist, solgte jeg det hele. I april 1949 købte jeg en ejendom ude på Mogenstrup Hede, her var der 26 tdr. land jord med bygninger, 3 heste og 15 stk. kvæg og nogle høns, det gav jeg 2600 kr. for, der var ikke elektricitet, jeg var den fjerde ejer det forår, men her kunne jeg ikke holde ud at være, sandt føg om ørerne på mig og 2 måneder efter byttede jeg med en ejendom i Mogenstrup by. Efter nogle års forløb solgte jeg også dette og har siden været arbejdsmand og biavler. Et år fiskede jeg på Limfjorden, og et år harpede jeg grus. I 1960 købte jeg sammen med min søster, hus i Sevel by, hvor jeg i

mange år var sygekasseopkræver og måler aflæser«. Bopæl: Nautrupvej 10, Sevel, 7830 Vinderup.

XF

Anna Andersen Søndergaard, født den 11. marts 1910 i »Lykkenshaab«, Djeld, Sevel sogn.

Jeg har gået i Nørstoft skole hveranden dag, i otte år og blev konfirmeret den 13. april 1924 i Sevel kirke. Jeg er ugift, og har haft forskellige pladser i huset, bl.a. i Vinderup, Viborg og Vinkel. I 1934 tog jeg kursus i kjolesyning i Holstebro. Efter fars død i 1935, var jeg hjemme på gården hos mor indtil hendes død i 1960, derefter købte min bror Martin og jeg et hus i Sevel by, hvor vi stadig bor.

I sommeren 1960-61 var jeg på kursus på Kerteminde Husflidsskole, siden tog jeg kursus i tilskæring på Elisabethskolen i Skive, og i 10 år var jeg rengøringsassistent på Sevel skole, samtidig underviste jeg i husfild og lampeskærmssyning om aftenen. Nu som folkepensionist dyrker jeg en kær hobby, »slægtsforskning«, dog kun vor egen slægt, samt syning af skindtasker.

Bopæl: Nautrupvej 10, Sevel, 7830 Vinderup.

XG

Agnete Andersen Søndergaard, født den 2. november 1911 i »Lykkenshaab«, Djeld, Sevel sogn.

Hun blev gift den 29. marts 1948 i Sevel kirke med

Holger Bitsch, født den 2. maj 1913 i Vridsted sogn, søn af smedemester Johan Bitsch og hustru, Dortha, i Trevad.

Agnete Bitsch gik i skole i Nørstoft og hun blev konfirmeret den 11. april 1926 i Sevel kirke. Hun har haft forskellige pladser i huset, bl.a. på Skjern-egnen. I sommeren 1937 var hun elev på Nr. Nissum Højskole, og i 1941 var hun stuepige på samme højskole.

Holger Bitsch har været arbejdsmand og har arbejdet meget med dræning, i mange år var han ansat på Viftrup Savværk i Sevel sogn.

Bopæl: Tingvej 63, Mogenstrup, 7800 Skive. Han var enkemand, da han giftede sig med Agnete. Og fra sit første ægteskab har han 2 børn:

1. **Sonja Kristine Bitsch**, født den 12. maj 1940 i Hjerik. Hun blev gift 1. gang den 27. marts 1960 i Trandum kirke med **Ove Jensen**, født i Kjeldberg, søn af Anne og Kresten Jensen. Ove Jensen døde den 16. januar 1963 i Kjeldberg og blev begravet på Iglø kirkegård. Sonja blev gift 2. gang den 24. juni 1967 i Sevel kirke med gårdejer **Hans Nielsen**, født i Dølby, søn af Marianne og Marius Nielsen.

Bopæl: »Højgaard«, Dølby, 7800 Skive.

Deres børn:

1. **Gitte Nielsen**, født den 16. februar 1972 i Dølby. Hun er skoleelev.

2. **Lars Nielsen**, født den 8. marts 1976 i Dølby.

2. **Johan Konrad Bitsch**, født den 19. juli 1942 i Mogenstrup, Sevel sogn. Han blev gift den 25. novem-

ber 1967 i Isenvad kirke med **Asta Inge Andersen**, født i Ikast, datter af Edith og Thorvald Andersen.

Bopæl: Havretoften 31, Ikast. Deres børn:

1. **Heide Bitsch**, født den 10. juni 1969 i Ikast, Hun er skoleelev.

2. **Ole Bitsch**, født den 17. februar 1976 i Ikast.

X H

Dagny Andersen Søndergaard, født den 7. juli 1913 i »Lykkenshaab«, Djeld, Sevel sogn.

Hun blev gift den 24. november 1936 i Sevel kirke med

Aksel Marinus Nielsen, (Mundbjerg), født den 10. november 1905 i Gjellerup sogn, søn af gårdejer Niels Chr. Nielsen (Mundbjerg) og hustru, Maren Jensen, Herrup.

Han døde den 19. november 1968 i »Højgaard« og blev begravet på Herrup kirkegård (63 år gammel). Dagny Mundbjerg har gået i Nørstoft skole og hun blev konfirmeret den 2. oktober 1927 i Sevel kirke. Som ung havde hun forskellige pladser i huset, bl.a. i Tange skole, Aksel Mundbjerg, som han i daglig tale kaldtes, var i 1929-30 elev på Tommerup Højskole. Han hjalp i mange år sin far med driften af gården »Højgaard« i Herrup, som han selv sammen med sin hustru overtog i 1943. Han holdt i mere end 30 år søndagsskole for børnene i den syd-østlige del af sognet.

Efter Aksel Mundbjergs død i november 1968 drev Dagny gården videre, indtil hun i januar 1979 afstod den til to af sine sønner, Arne og Børge Mundbjerg, og hun selv flyttede ind i et nyt hus i Herrup by.

Bopæl: Fuglebakken 6, Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

X H 1

Gunhild Mundbjerg Nielsen, født den 20. marts 1938 i »Højgaard«, Herrup, Sevel sogn.

Hun blev gift den 14. november 1958 i Herrup kirke med

Gunner Filsø Pedersen, født den 5. juni 1933 i Naur sogn, søn af landmand Jens Peder Filsø Pedersen og hustru, Margrethe.

Gunhild Filsø var i 1957 elev på Tommerup Højskole, Gunner Filsø var vinteren 1951-52 elev på Nr. Nissum Højskole og 1956-57 på Hammerum Landbrugsskole. Han aftjente sin værnepligt i Aalborg og Viborg. I 1958 købte han gården »Birkkjær« i Hodsager.

Bopæl: »Birkkjær«, Hodsager, 7490 Aulum.

Børn:

X H 1 a

Linda Filsø Pedersen, født den 1. oktober 1960 i Hodsager sogn. Hun var elev på Nr. Nissum Ungdomsskole og tog handelsskole-

eksamen fra Holstebro i 1979, og er nu gået i gang med HH.

Bopæl: Hjemme.

X H 1 b

Jens Peder Filsø Pedersen, født den 22. februar 1964 i Hodsager sogn. Han gik ud af skolen med 10. klasse, og er nu i lære som mekaniker i Aulum.

X H 1 c

Lisbeth Filsø Pedersen, født den 18. december 1968 i Hodsager sogn. Hun er skoleelev.

X H 1 d

Britta Filsø Pedersen, født den 29. oktober 1972 i Hodsager sogn. Hun er skoleelev.

X H 2

Viggo Ernst Mundbjerg Nielsen, født den 23. maj 1939 i Herrup, Sevel sogn.

Han blev gift den 30. marts 1968 i Brorstrup kirke med

Inger Jensen, født den 15. december 1949 i Mejlby sogn, datter af gårdejer Anders Jensen og hustru, Petra.

Viggo Mundbjerg var 1963-64 elev på Tommerup Højskole. Han var en tid bestyrer af »Højgaard« for sin mor. Han og Inger har nu købt hus i Herrup by, og han er biavler og lastbilchauffør. Inger Nielsen er sygehjælper på Holstebro Centralsygehus.

Bopæl: Fuglebakken 12, Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

X H 2 a

Susanne Mundbjerg Nielsen, født den 2. september 1968 i Herrup, Sevel sogn. Hun er skoleelev.

X H 2 b

Henriette Mundbjerg Nielsen, født den 2. april 1970 i Herrup, Sevel sogn. Hun er skoleelev.

X H 2 c

Marianne Mundbjerg Nielsen, født den 8. maj 1977 på Centralsygehuset i Holstebro.

X H 3

Henning Verner Mundbjerg Nielsen, født den 10. januar 1941 i »Højgaard«, Herrup, Sevel sogn.

Han blev gift den 24. oktober 1970 i Brorstrup kirke med

Lene Dalum, født den 9. maj 1950 i Mejlby sogn, datter af gårdejer Johannes Dalum og hustru, Stinne.

Henning Mundbjerg var i 1957-58 elev på Rinke-næs Ungdomsskole. Han er uddannet som auto-mekaniker og har erhvervet sig flyvercertifikat. Han er nu ansat som kølemontør i Thorning og Lene Mundbjerg er sygehjælper på Viborg Amts Sygehus.
Bopæl: Teglmarken 66, 8800 Viborg.

Børn:

X H 3 a

Anna Mette Mundbjerg Nielsen, født den 18. februar 1974 i Viborg. Hun er skoleelev.

X H 3 b

Sine Mundbjerg Nielsen, født den 18. november 1979 i Viborg.

X H 4

Arne Mundbjerg Nielsen, født den 18. november 1942 i »Højgaard«, Herrup, Sevel sogn. Han er stærkt hørehæmmet og har været elev på Statens Døveskole i Nyborg i 1951-60. En tid var han lastbilchauffør. Han er nu sammen med sin bror, Børge, ejer af fødehjemmet »Højgaard«. Bopæl: »Højgaard«, Herrup, 7830 Vinderup.

X H 5

Rita Mundbjerg Nielsen, født den 12. oktober 1945 i »Højgaard«, Herrup, Sevel sogn. Hun blev gift den 20. juli 1968 i Herrup kirke med

Ove Henning Bohsen, født den 21. maj 1944 i Hedensted sogn, søn af formand Peder Bohsen og hustru, Kristine.

Rita Mundbjerg var elev på Blåkilde Ungdomsskole i 1962. Hun tog handelsskoleeksamen fra Holstebro 1966, hvorpå hun fik kontoruddannelse i Herning. Henning Bohsen har haft pladser ved landbruget. Han var elev på Haslev Højskole 1964-65 og på Hammerum Landbrugsskole 1966-67. Han er i bestyrelsen for R.D.M. Kvægavlforening. Ægteparret havde først en gård i forpagtning i Ørre. Men i 1974 købte de en gård i Studsgaard for 1.200.000 kr.

Bopæl: »Vestergaard«, Studsgaard, 7400 Herning.

Børn:

X H 5 a

Helene Bohsen, født den 5. februar 1970 i Ørre sogn. Hun er skoleelev.

X H 5 b

Vibeke Bohsen, født den 16. december 1971 i Ørre sogn. Hun er skoleelev.

X H 5 c

En lille dødfødt dreng, født den 25. oktober 1975 i Studsgård. Begravet på Herning kirkegård.

X H 5 d

Birgitte Bohsen, født den 10. juni 1978 i Studsgård.

X H 6

Børge Mundbjerg Nielsen, født den 31. januar 1950 i »Højgaard«, Herrup, Sevel sogn. Han blev gift den 11. oktober 1975 i Ejsing kirke med

Kristiane Nielsen, født den 25. oktober 1951 i Ejsing sogn, datter af gårdejer Ebbe Nielsen og hustru, Anna, i Ejsing.

Børge Mundbjerg er læreruddannet fra Nr. Nisum 1978. Og Kristiane er uddannet som børnehavelærer fra Viborg 1975. Hun har været ansat som børnehaveklasselærer i Frelsens Hærs børnehave i Holstebro, og er nu ansat ved Herrup skole. Ægteparret overtog i januar 1979 sammen med Arne Mundbjerg, fødehjemmet »Højgaard«.

Bopæl: »Højgaard«, Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

X H 6 a

Karen Mundbjerg Nielsen, født den 6. september 1979 i Herrup, Sevel sogn.

X H 6 b

Ole Mundbjerg Nielsen, født den 9. december 1982 på Holstebro Centralsygehus.

X H 7

Frida Mundbjerg Nielsen, født den 25. november 1952 i »Højgaard«, Herrup, Sevel sogn. Hun blev gift den 16. december i Herrup kirke med

Edmund Olesen, født den 9. december 1944 i Viftrup, Haderup sogn, søn af landmand Thomas Olsen og hustru, Karla.

Frida Mundbjerg har realeksamen fra Vinderup. Hun var elev på Testrup Sygeplejeskole og er uddannet som sygeplejerske på Centralsygehuset i Holstebro, hvor hun nu er ansat som assistent. Edmund Olesen er ansat som specialarbejder på møbelfabrikken Domino i Holstebro.

Bopæl: Elkjærvej 7, Mejrup, 7500 Holstebro.

Barn:

X H 7 a

Rikke Mundbjerg Olesen, født den 6. september 1981 i Århus. Hun er adopteret.

X H 8

Tove Mundbjerg Nielsen, født den 3. marts 1957 i »Højgaard«, Herrup, Sevel sogn.

Hun blev gift i Herrup kirke 14. august 1982 med

Carsten Slot Jacobsen, født den 9. maj 1956 i Asp sogn, søn af gårdejer Oluf Jacobsen og hustru, Erna, i Linde.

Tove Mundbjerg har realeksamen fra Vinderup. Og hun har været elev på Hammerum Husholdningsskole, og er efter handelseksamen uddannet som ekspeditrice i Holstebro. Carsten Slot ejer en maskinstation i Linde.

Bopæl: Aspvej 7, Linde, 7500 Holstebro.

X J

Karen Andersen Søndergaard, født den 22. juni 1914 i »Lykkenshaab«, Djeld, Sevel sogn.

Hun døde den 3. februar 1915 i »Lykkenshaab« og blev begravet på Sevel kirkegård (7 mdr. gammel).

(Tvillinger, begge hjemmedøbt af præsten i Sevel)

X K

Ingrid Andersen Søndergaard, født den 22. juni 1914 i »Lykkenshaab« Djeld, Sevel sogn.

Hun døde den 18. november samme år og blev begravet på Sevel kirkegård.

X L

Karl Andersen Søndergaard, født den 7. december 1915 i »Lykkenshaab«, Djeld, Sevel sogn.

Han døde den 17. marts 1916 i »Lykkenshaab« og blev begravet på Sevel kirkegård.

(Tvillinger, begge hjemmedøbt af faderen)

X M

Ingrid Andersen Søndergaard, født den 7. december 1915 i »Lykkenshaab«, Djeld, Sevel sogn.

Hun døde den 22. december samme år og blev begravet på Sevel kirkegård.

X N

Karen Ingrid Andersen Søndergaard, født den 4. juli 1918 i »Lykkenshaab«, Djeld, Sevel sogn.

Hun døde den 9. juli 1976 i »Lykkenshaab« i Djeld og blev begravet på Sevel kirkegård (58 år gammel). Hun blev gift den 3. april 1939 i Sevel kirke med

Knud Emil Olesen, født den 27. juli 1915 i Karstoft, Sevel sogn, søn af landmand Christian Olesen og hustru, Sørine Kristine Kristensen.

Han døde den 9. januar 1965 i »Lykkenshaab« i Djeld og blev begravet på Sevel kirkegård (49 år gammel).

Ingrid Olesen gik i Nørstoft skole og blev konfirmeret den 2. oktober 1932 i Sevel kirke. Som ung havde

hun forskellige pladser i huset på sin hjemegn. Ved deres giftemål købte ægteparret gården »Vester Skovhus« i Sevel sogn. Denne solgte de i 1943 og købte »Øster Vinggaard« i Djeld, og da Ingrids mor døde i 1960, overtog ægteparret »Lykkenshaab« efter hende. Efter sin mands død i 1965, drev Ingrid gården videre med sønnen, Anders Olesen, som bestyrer. Den 1. januar 1973 afstod hun gården til Anders, men blev boende hos ham indtil sin død i 1976. Bopæl: »Lykkenshaab«, Djeld, 7830 Vinderup.

Børn:

X N 1

Bent Olesen, født den 16. september 1940 i »Vester Skovhus« i Sevel sogn. Han blev gift den 11. december 1965 i Hammershøj kirke med

Ely Andersen, født den 6. april 1942 i Hammershøj sogn, datter af brugsforeningsuddeler Ingvar Andersen og hustru, Karen Margrethe. Bent Olesen var efter 7 års skolegang i Nørstoft skole og sin konfirmation, et år på Rinkenæs Ungdomsskole, derefter havde han pladser ved landbruget indtil han i 1959 begyndte på sin læreruddannelse på Nr. Nissum seminarium, hvorfra han blev dimitteret som lærer i 1963. Derefter var han i 1963-64 soldat ved Jydske Telegrafregiment i Århus, og fra 1. november 1964 ansat som lærer ved Vejrum-Viskum fællesskole i Vejrumbro, ved Viborg.

Ely Andersen gik i Hammershøj folkeskole og fra 1954-61 på Randers Statsskole, hvor hun afsluttede med studentereksamen, derefter var hun på husholdningsskole og et halvt års ophold i England. Hun blev dimitteret som lærer fra Skive Seminarium i 1965 og fra 1. august samme år ansat ved Vejrum-Viskum fællesskole i Vejrumbro. I 1969 blev de begge ansat ved Agerbæk skole i Helle kommune, i 1979 fik de 2 års orlov til at tage til Grønland som lærere, denne orlov har de nu fået forlænget med 2 år.

Bopæl: Postbox 118, 3952 Jacobshavn, Grønland.

Børn:

X N 1 a

Lars Olesen, født den 5. juni 1966 i Vejrumbro. Han er skoleelev og blev 1980 konfirmeret i Jacobshavn kirke på Grønland.

X N 1 b

Thomas Olesen, født den 3. november 1970 i Esbjerg. Han er skoleelev.

X N 2

Kirsten Rita Olesen, født den 31. december 1941 i »Vester Skovhus«, Sevel sogn.

Hun blev gift den 23. november 1968 i Sevel kirke med

Abel Madsen Petersen, født den 23. juni 1938 i Skrydstrup sogn, søn af gårdejer Villads Hansen Petersen og hustru, Kitty Holst.

Kirsten Olesen gik i Nørstoft skole, og i 1959 var hun elev på Rinkenæs Ungdomsskole, hvor hun senere var kokkepige i 2½ år. Hun har været elev på Struer Husholdningsskole og Ankerhus Husholdningsseminarium og udannede sig derefter som økonoma på sygehusene i Holstebro og Aalborg med ophold på Økonomaskolen i København. Abel Petersen var på Sønderborg Idræts-højskole i 1955-56. Han har arbejdet i Sverige og Canada i uranminer. Han afsluttede sin militærtjeneste som korporal i Haderslev. I 1961-62 var han elev på Korinth Landbrugsskole. Efter at have ejet en gård i Lille Andst, købte han i 1964 sin fars gård »Ankerhøjgaard« i Skanderup sogn. I 1968 købtes en naboejendom til. Gården har været drevet med fedekvæg, men nu satses de på kartoffelavl.

Bopæl: »Ankerhøjgaard«, Nagbøl, 6640 Lunderskov.

Børn:

X N 2 a

Knud Anker Petersen, født den 18. oktober 1969 i Kolding. Han er skoleelev.

X N 2 b

Vita Debbie Petersen, født den 18. december 1970 i Kolding. Hun er skoleelev.

X N 2 c

Hans Villads Petersen, født den 13. september 1972 i Kolding. Han er skoleelev.

X N 2 d

Lene Petersen, født den 12. januar 1974 i Kolding. Hun er skoleelev.

X N 3

Anders Kristian Olesen, født den 3. juli 1943 i »Vester Skovhus«, Sevel sogn.

Han har gået i skole i Nørstoft og er uddannet ved landbruget. I 1963-64 var han 9 måneder på Hammerum Landbrugsskole, og han aftjente sin værnepligt ved C.F. kasernen i Sæby. Den 1. januar 1973 overtog han gården »Lykkenshaab« efter sin mor for 425.000 kr., som han nu driver med en stor kvægbesætning på 60-70 malkekøer + ungkreaturer. Anders Olesen er ugift og driver gården med hjælp af en karl, husholdningen forestår han selv, de sidste 2 vintre 1980-82 har han deltaget i et madlavningskursus.

Bopæl: »Lykkenshaab«, Djeld, 7830 Vinderup.

X N 4

Svend Erik Olesen, født den 3. juni 1945 i »Øster Vingård«, Djeld, Sevel sogn.

Han blev gift den 9. august 1969 i Idum kirke med

Elka Johanne Kallesøe Nielsen, født den 27. februar 1943 i Nr. Nissum sogn, datter af gårdejer Jens Peder Kallesøe Nielsen og hustru, Erna Rig-mor Kloster Andersen, Idumlund. Elka Olesen døde den 5. april 1980 i Sørvad og blev begravet på Holstebro kirkegård (37 år gammel).

Svend Erik Olesen gik i skole i Nørstoft og var efter sin konfirmation elev på Rinkenæs Ungdomsskole i 1960-61 og i 1963-64 var han soldat ved Prinsens Livregiment i Viborg - og vinteren 1964-65 elev på Haslev Højskole. Derefter blev han uddannet i herreekvipering hos Wejlstrup i Holstebro, hvor han stadig er ansat. Elka Olesen har været elev på Rydhave Ungdomsskole og blev i 1963 færdig med en uddannelse som damefrisør, derefter var hun 2 år som svend i Holstebro, men startede så med sin egen damesalon i Sørvad. I 1969 fik ægteparret bygget eget hus på 300 kvm., hvori der blev indrettet damesalon.

Bopæl: »Salon Elka«, Langgade 20, 7550 Sørvad.

Børn:

X N 4 a

Charlotte Kallesøe Olesen, født den 7. juli 1972 i Sørvad. Hun er skoleelev.

X N 4 b

Jens Peder Kallesøe Olesen, født den 10. august 1975 i Sørvad. Han er skoleelev.

X N 5

Jens Christian Olesen, født den 4. januar 1947 i »Øster Vingård«, Djeld, Sevel sogn.

Han har gået i Nørstoft skole og efter sin konfirmation var han i 1962-63 elev på Rinkenæs Ungdomsskole, derefter arbejdede han ved landbruget til han i 1967 blev indkaldt til militærtjeneste på C.F. kasernen i Sæby. I 1968 blev han ansat hos Vagn Poulsen i Sørvad, som lastvognschauffør, og har været der siden. Christian Olesen er ugift og bor i eget hus i Sørvad.

Bopæl: Tværvej 3, 7550 Sørvad.

X N 6

Harry Ingomar Olesen, født den 22. februar 1949 i »Øster Vingård«, Djeld, Sevel sogn.

Han blev gift den 22. september 1973 i Svstrup kirke med

Karen Krogh Nielsen, født den 16. juni 1948 i Svstrup, datter af gårdejer Vagn Nielsen og hustru, Signe Krogh, Grauballe.

Harry Olesen har gået i skole i Nørstoft og Sevel, og tog realeksamen i Vinderup, samt handels-

skoleeksamen i Holstebro. han blev derefter kontoruddannet på et revisionskontor i Viborg og har taget HD eksamen i Århus. Karen Krogh er uddannet som ekspeditrice. Ægteparret bor i eget hus i Silkeborg.
Bopæl: Ugelsøvej 46, 8600 Silkeborg.

Børn:

X N 6 a

Søren Krogh Olesen, født den 21. november 1974 i Silkeborg. Han er skoleelev.

X N 6 b

Gitte Krogh Olesen, født den 30. juni 1977 i Silkeborg.

XI
Hansine Andersen
OG
Carl Brødsgaard Jørgensen
SAMT
deres efterkommere



Hansine og Carl Brødsgaard med familie, fra venstre: Hans, Anders, Marie, Bothilde, Hansine, Dagmar og Carl.

XI Hansine Andersen og Carl Brødsgaard

A Hans Brødsgaard

B Marie Brødsgaard
Carl E. Steffensen

1 **Kaj Steffensen**
Inger Lauritsen

a **Bettina Steffensen**
b **Ulrik Steffensen**

C Anders Brødsgaard
Gerda Skovsgaard

1 **Birgit Brødsgaard**
Søren Hertsum

2 **Jette Brødsgaard**
Henning Hansen

a **Signe Hertsum**
b **Inge Hertsum**

a **Kim Hansen**

D Bothilde Brødsgaard
Kristian Mosegaard

1 **Agnes Brødsgaard**

1 **Vibeke Mosegaard**
Hans F. Andersen

a **Ninna M. Andersen**
b **Anders F. Andersen**

E Dagmar Brødsgaard

F Svend E. Brødsgaard
Anna M. Mogensen

1 **Ingrid Brødsgaard**
Gunnar J. Bennedsen

2 **Connie Brødsgaard**
Peder B. Nielsen

3 **Lene Brødsgaard**
Lars J. Knudsen

4 **Solveig Brødsgaard**

5 **Keld Brødsgaard**

a **Jacob B. Nielsen**
b **Lasse B. Nielsen**

a **Tobias B. Knudsen**

Hansine Andersen og Carl Brødsgaard Jørgensen samt deres efterkommere

XI

Hansine Andersen, født den 21. november 1880 i Søndergaard, Djeld, Sevel sogn.

Hun døde den 1. april 1959 og blev begravet på Egtved kirkegård (79 år gammel). Og hun blev gift den 26. maj 1911 i Egtved kirke med gårdejer

Carl Brødsgaard Jørgensen, der blev født den 3. oktober 1884 i »Egtved Skov«, søn af husmand Hans Brødsgaard Jørgensen og hustru, Sidsel Marie Nielsdatter.

Han døde den 24. oktober 1973 og blev begravet på Egtved kirkegård, (89 år gammel).

Hansine Andersen blev døbt i Sevel kirke den 28. november 1880, båret af Ane Christensen, og Ane Johanne Christensen, Djeld, og ungkarl Hans Christensen var med som faddere (de var alle tre børn af gårdejer Christian Hansen i Djeld), de øvrige faddere var: Boelsmand Jens Nielsen Hedegaard og boelsmand Niels Jensen, Jattrup, Sevel sogn.

Hansine blev konfirmeret den 21. april 1895 i Sevel kirke med karakter mg både for kundskab og opførsel.

I 1910 overtog Carl Brødsgaard gården »Egtvedskov« efter sine forældre, og hans far, Hans Brødsgaard, blev hos dem til sin død i 1920.

Datteren Dagmar, fortæller følgende om sine forældre:

»På grund af, at bedstemor lå på hospitalet i Middelfart, og fars søster Marie døde i 1908 (kun 28 år gammel, dødsårsag: Tuberkulose), manglede bedstefar en husbestyrerinde, han så da en annonce i Kristeligt Dagblad, at en pige, der tjente i Skrillinge på Fyn, søgte plads som husbestyrerinde. Far rejste så over og spurgte hende om hun kunne tænke sig at komme over til »Skjærso« , og det kunne hun godt, hun var så hos fars bror og farfar i 2 år, derefter kom far hjem fra Fyn og overtog gården. Året efter, den 26. maj, blev far og mor gift i Egtved kirke, og her ved »Skærso« boede de så i 45 år, da kom min yngste bror, Svend Emil, og hans hustru, hjem og overtog gården for 45.000 kr. Det var i 1956, far og mor købte da et hus i Egtved by for 20.000 kr. Her døde mor i 1959, og da far døde i 1973 havde de testamenteret huset til mig, jeg havde da været hjemme hos dem i 26 år, først 12 år ude ved »Skjærso« og 14 år her i Egtved by.«



Ved Skjærso

Hansine Andersen og Carl Brødsgaard Jørgensens efterkommere

XI A

Hans Brødsgaard Jørgensen, født den 4. september 1912 i Egtved og døbt i Egtved kirke.

Han er ugift, og i 1951 købte han en ejendom i Knudsbøl, Jordrup, på 4,2 ha. land god jord, hvor på han havde 4 køer + 6 ungkreaturer, 1 hest, 2 søer og nogle fedesvin. Siden foråret 1977 har jorden været lejet ud for 7.000 kr. om året, da blev ejendommen vurderet til 210.000 kr. I 1979-80 blev ejendommen moderniseret for 50.000 kr. + elværktøj, 4 nye habitter, ny cykel, ny Maxi Puch knaller m.m.

Bopæl: »Knudsbøl«, 6064 Jordrup.

XI B

Marie Brødsgaard Jørgensen, født den 16. februar 1914 i »Egtvedskov« og døbt i Egtved kirke.

Hun blev gift den 14. juni 1936 i Egtved kirke med skræddermester

Carl Emil Steffensen, født den 7. juli 1911 i Sørring. Marie Brødsgaard Steffensen var dameskrædder og nu som pensionist, arbejder hun lidt med omforandringer af dametøj fra en forretning i Vejle, der ved tjener hun en lille ekstra skilling, så der kan blive til en udlandsrejse en gang imellem.

Bopæl: Koldingvej 454, Højen, 7100 Vejle.

Deres børn:

XI B 1

Kaj Steffensen, født den 19. juni 1937 i Højen. Han er repræsentant i automobilbranchen, og han blev gift den 26. oktober 1963 med

Inger Lauritsen, der er født den 10. februar 1942, hun er kontorassistent og datter af lillebilforhandler Anton Lauritsen og hustru, Henriette.

Børn:

XI B 1 a

Bettina Steffensen, født den 16. februar 1967. Hun er skoleelev.

XI B 1 b

Ulrik Steffensen, født den 19. juni 1972. Han er skoleelev.

XI C

Anders Brødsgaard Jørgensen, født den 12. februar 1916 i »Egtvedskov«, og døbt i Egtved kirke.

Han blev gift den 15. december 1946 i Egtved kirke med

Gerda Skovsgaard, der er født den 9. maj 1920 i Egtved, datter af gårdejer Christian Skovsgaard og hustru, Kristine Kruse.

Anders Brødsgaard er overbetjent og har været ansat ved Statsfængslet i Sønder Omme fra den 22. februar 1946.

Bopæl: Enghave 28, 7260 Sdr. Omme.

Børn:

XI C 1

Birgit Brødsgaard, født den 9. oktober 1947 i Sdr. Omme, hun er uddannet som laboratorietechniker og blev gift med laboratorietekiker

Søren Hertsum, der blev født den 7. juni 1948, søn af Dagmar og Mogens Hertsum, overlæge på Åbenrå Sygehus.

Bopæl: Brinchs Have 5, st. th., 2630 Taastrup.

Børn:

XI C 1 a

Signe Hertsum, født den 19. januar 1976 i Taastrup. Hun er skoleelev.

XI C 1 b

Inge Hertsum, født den 17. november 1978 i Taastrup.

XI C 2

Jette Brødsgaard, født den 17. februar 1950 i Sdr. Omme. Hun er uddannet som kontorassistent på advokatkontor, og er gift med murer

Henning Hansen, født den 22. november 1949, som søn af murermester Arne Hansen og hustru, Elly Marie Hansen i Sdr. Omme.

Bopæl: Grindstedvej, 7260 Sdr. Omme.

Barn:

XI C 2 a

Kim Hansen, født den 6. juli 1977 i Sdr. Omme.

XI D

Bothilde Brødsgaard Jørgensen, født den 8. september 1917 i »Egtvedskov« og døbt i Egtved kirke. Hun blev gift den 3. april 1946 i Egtved kirke med skovarbejder

Kristian Mosegaard, født den 28. juni 1919, som søn af skovløber Viktor Mosegaard og hustru, Jensine Boline Jørgensen.

Som ung havde Bothilde Brødsgaard forskellige pladser i huset, den 18. maj 1936 fik hun en lille pige, som i dåben fik navnet *Agnes*, hun døde den 10. maj 1940 (4 år gammel). Den lille pige druknede i et mosehul, da hun løb over marken for at hente avisen omme hos naboen.

Bopæl: Boest, Silkeborgvej 24, Nr. Snede.

Barn:

XI D 1

Vibeke Mosegaard, født den 10. august 1950. Hun blev gift i 1974 i Nr. Snede kirke med vognmaler

Hans Folmer Andersen, født den 15. februar 1950.

Bopæl: Silkeborgvej 28, Boest, Nr. Snede.

Børn:

XI D 1 a

Ninna Mosegaard Andersen, Født den 18. maj 1975, døbt i Nr. Snede kirke. Hun er skolelev.

XI D 1 b

Anders Folmer Andersen, født den 19. januar 1978, døbt i Nr. Snede kirke.

XI E

Dagmar Brødsgaard Jørgensen, født den 15. januar 1919 i »Egtvedskov«, og døbt i Egtved kirke.

Dagmar Brødsgaard er ugift, og tjente som ung pige i huset forskellige steder på Vejle-egnen, såsom Arnhede og Bølling, derefter var hun hjemme hos forældrene ved Skjærsø i 12 år, men da de i 1956 afstod gården til deres ynste søn, Svend Emil, og købte huset (på Koldingvej 1) som nu hedder Søndergade 31 i Egtved, blev Dagmar hjemme hos dem, moderen var de sidste år sengeliggende, og hun døde i 1959, da faderen døde i 1973, arvede Dagmar hjemmet efter sine forældre, hvor hun endnu bor sammen med sine »Misser«.

Bopæl: Søndergade 31, 6040 Egtved.

XI F

Svend Emil Brødsgaard (Jørgensen slettet ved kgl. bevilling 1955), blev født den 14. november 1921 i »Egtvedskov« og døbt i Egtved kirke. Han blev gift den 5. december 1951 i Egtved kirke med pigen

Anna Magdalene Mogensen, født den 28. september 1929 i Egtved, datter af boelsmand Marinus Mogensen og hustru, Sørine.

Svend Emil Brødsgaard gik i almindelig folkeskole i Egtved, og efter sin konfirmation var han karl hjemme i 4 år, og han aftjente sin værnepligt (under 2. verdenskrig) i Randers ved JDR fra den 2. maj 1942 til 30. april 1943. Derefter havde han pladser på forskellige gårde på egnen, som tjenestekarl. Den 1. december 1951 købte han en ejendom i Vamdrup. Her boede de til 1956, da de solgte ejendommen igen og kom den 11. juni samme år hjem og overtog gården ved Skjærsø, efter sine forældre, som havde købt hus i Egtved by.

Gården drives som almindelig landbrug. I 1971 tog Anna Brødsgaard uddannelse som sygehjælper, og har siden arbejdet på Amtssplejehjemmet i Egtved. Bopæl: Skjærsøvej 17, 6040 Egtved.

Børn:

XI F 1

Ingrid Brødsgaard, født den 8. juli 1953 i Vamdrup. Hun blev gift den 15. juni 1974 med

Gunnar Juul Bennedsen, født den 25. december 1951.

Ingrid Brødsgaard tog 10. klasse i skolen og den 31. maj 1974 uddannelse som dameskrædder. Gunnar Juul begyndte den 18. august 1980 som beskæftigelsesvejleder.

Ægteparret bor i eget hus: Nyvang 21, 6052 Viuf.

XI F 2

Connie Brødsgaard, født den 5. oktober 1954 i Vamdrup. Hun blev gift den 1. oktober 1976 med

Peder Balsgaard Nielsen, Frederikshåb. Connie tog realskamen på Egtved skole i 1971, og hun tog handelseksamen på Vejle Handelsskole i 1972, derefter et år i huset, og så kommunal uddannelse på skattekontoret, nu er hun fra 11. juni 1980 ansat som overassistent. Familien bor i eget hus i Værløse.

Børn:

XI F 2 a

Jacob Balsgaard Nielsen, født den 26. februar 1978 på Herlev Sygehus.

XI F 2 b

Lasse Balsgaard Nielsen, født den 1. juli 1979 på Herlev Sygehus.

XI F 3

Lene Brødsgaard, født den 15. maj 1958 i »Egtvedskov«, Egtved sogn. Hun blev gift 28. august 1982 i Egtved kirke med

Lars Juel Knudsen, født den 15. juni 1956 i Frederiksværk som søn af Niels Juel Christian Knudsen (værkfører på De forenede Jernstøberier i Frederiksværk) og hustru, Agnes Valborg Jensen.

Lene Brødsgaard fortæller følgende: »Efter at have afsluttet min skolegang på Rosborg Gymnasium i 1977, arbejdede jeg i 2 måneder som ufaglært sygehjælper på Amtssplejehjemmet i Egtved, efteråret 1977 tog jeg på højskole på Heimvolkshochschule Loccum, (40 km fra Hannover i Tyskland). Foråret 1978 fik jeg arbejde som jordemodermedhjælper på Charlottenlund Fødeklínik, for at uddanne mig som jordemoder, men efter et år på klinikken blev den desværre lukket (som så meget andet småt og godt indenfor sygehusvæsenet). Derefter søgte jeg ind på Sygeplejeskolen på Århus Kommunehospital fra oktober 1979.

I den mellemliggende periode var jeg to måneder på højskolen Brogaarden ved Strib, her fandt Lars og jeg hinanden en regnvejrsdag i maj 1979 mellem Lillebæltsbroerne. Fra juni til september var jeg i USA som International Campcovnselor på en pigespejderlejr, det var meget spændende med så mange amerikanske småpiger der skulle ud og prøve at finde sig tilrette i naturen.

Efter at jeg i oktober 1979 var begyndt på sygeplejeuddannelsen på Århus Kommunehospital, flyttede Lars og jeg i kollektiv her på Eldalgård ved Århus, hvor vi er seks voksne og en dreng på 12 år, og her blev vores søn, Tobias, født den 9. juli 1982 og vi holdt vores bryllupsdag og hans dåbsdag den 28. august samme år i Egtved kirke. Det kirkelige tog præsten i Egtved sig af, og elters stod familiefesten på hel grillstegt lam herhjemme i kollektivet på Eldalgård.

Lars Juel Knudsen gik i Frederiksværk folkeskole indtil 2. real og derefter tre år på Frederikssund Amtsgymnasium. 1975-76 ansat på Haldor Topsøes kemiske fabrik i Frederikssund, 1976-78 læste han på Naturvidenskabelig Basisuddannelse på Roskilde Universitetscenter, derefter var han på højskole på Brogården ved Strib, hvor vi mødte hinanden, planerne om at vi begge to skulle flytte til Århus blev lagt pr. brev mellem

USA og Frederiksværk, hvor han kørte som landpost på 5. sommer i træk, da vi flyttede til Århus blev han fastansat ved Post- og Telegrafvæsenet der, men siden september 1980 har han læst biologi på Århus Universitet.

Vor fælles interesse er dykning«.

Familien bor: »Eldalgård«, Viborgvej 290, 8210 Århus V.

Barn:

XI F 3 a

Tobias Brødsgaard Knudsen, født 9. juli 1982 i Århus.

XI F 4

Solveig Brødsgaard, født den 17. november 1959 i »Egtvedskov«. Hun blev i 1979 student på Rosborg Gymnasium i Vejle og arbejder for tiden på Egtved Amtssplejehjem for at begynde på sygehjælperuddannelse.

XI F 5

Keld Brødsgaard, født den 20. januar 1964 i »Egtvedskov«. Han gik i Egtved skole fra 1. til 8. klasse og 9. + 10. klasse på Tommerup Efterskole. Derefter begyndte han den 11. august 1980 på Rosborg Gymnasium i Vejle.

IV AFSNIT

Efterkommere
af
Christen Hansen
og
Karen Eriksdatter
Djeld, Sevel sogn



Karen Eriksdatter

Christen Hansen og Karen Eriksdatter samt deres efterkommere

Christen Hansen, født 26. august 1825 i Rybjerg i Salling. Forældrene nævnes som gårdmand Hans Christensen og hustru, Anna Andersdatter i Rybjerg. (Se i øvrigt under ane nr. 4 - 5, side 18). Christen Hansen døde i Djeld 11. februar 1908 og blev begravet på Sevel kirkegård, 82 år gammel. Og han blev gift den 5. juni 1860 i Sahl kirke med

Karen Eriksdatter, født 10. juli 1839 i Lederballe, Sahl sogn, Hun var datter af smed og gårdejer Erik Sejersens og hustru, Ane Christensdatter. Hun døde som aftægtskone i Djeld 26. marts 1925 og blev begravet på Sevel kirkegård, 85 år gammel.

Christen Hansen blev hjemmedøbt samme dag han blev født og fremstillet i Rybjerg kirke den 9. oktober 1825, frembåret af Sidsel Marie Nielsdatter fra Breum og pigen Maren Kirstine Thomasdatter stod hos. Fadderne var gårdmand Henrik Andersen, boelsmand Knud Nielsen og gamle Christen Nielsen, alle af Rybjerg i Salling. Christen Hansen blev konfirmeret den 26. april 1840 i Sevel kirke med karakter mg både for kundskab og opførsel.

Christen Hansens far, Hans Christensen, købte i 1830 gården »Søndergaard« i Djeld, Sevel sogn og her voksede Christen Hansen op sammen med sine andre søskende. Der har vist været lidt handelslyst i ham, som ung var han med som stuedriver, hvor man drev store studeflokke fra Salling og ned igennem Jylland til Husum i Tyskland, det var almindelig den gang, at man købte varer i Tyskland, som man så solgte på hjemvejen, det var især silketørklæder, skuldersjaler og lignende. På den måde kom Christen Hansen til at gå med kramkisten i nogle år. Silkestoffer var på denne tid meget efterspurgt i Danmark, men der skulle betales told af va-

rerne, når man passerede grænsen, det var vel dengang som nu, noget af en sport at komme udenom toldvæsenet, så var hele fortjenesten jo deres egen. I 1860 overtog Christen Hansen og Anders Hansen gården »Søndergaard« i Djeld, som de delte således, at Christen Hansen fik det halve af jorden og skulle betale 800 rdl., medens Anders Hansen fik den anden halvdel af jorden med bygningerne for 1200 rdl. og så skulle han tillige have forældrene, Hans Christensen og Anna Andersdatter, på aftægt.

Christen Hansen byggede nu en ny gård på sin del af jorden, der ifølge brandforsikringen så således ud: A. Et hus i øst, stuehus (i syd-nord) 16 fag eller 32 alen lang, 10¾ alen dyb og 3 alen høj, opført grundmur, fyr over og indtømmer, stråtag, en skorsten af grå sten til hanebjælken (d.v.s. soltørrede sten) og resten af brændte sten, der var 11 fag med bræddeloft til beboelse og bræddegulv i storstuen og sovekammer, resten var lergulv, og stuehuset var indrettet således: Fra synden tre fag til storstue, to fag til gang og kammer, tre fag til dagligstue og sovekammer, to fag køkken, to fag bryggers, resten var til lade, der var otte fag vinduer og ni døre, taxeret således: 16 fag à 45 rdl. = 720 rdl. For det uvendige mur undtager man 140 rdl. af værdien, til 580 rdl.

B. Et hus for nordenden i gården og et lille et i vest, 15 fag eller 31 alen lang, 10 alen dyb, 2¾ alen høj, opført af grundmur, fyr over og stråtag, indrettet til ko, heste og fårehus, 15 fag à 30 rdl. 450 rdl.

C. Et hus i sønder, otte fag eller 16 alen lang, ni alen dyb, fyr over og stråtag, til tørvehus og vognport, 80 rdl.

Der blev skrevet skøde til dem begge af samme ordlyd (se under ane nr. 2, side 14).

Christen Hansens hustru, Karen Eriksen

Karen Eriksen blev født 10. juli 1839 og døbt hjemme den 12. juli på grund af sygdom, og hun blev fremstillet i Sahl kirke den 25. august, frembåret af pigen Mette Villadsdatter i Obitsø. Fadderne var: Villads Obitsø af Sahl, Christen Ulsø af Ryde, Chr. Sejersens og Christen Goderum af Sevel, alle gårdmænd. Hun var datter af smed og gårdmand Erik Sejersens og hustru, Ane Christensdatter, Godrum, Sahl sogn.

Karen Eriksen og Christen Hansen blev viede i Sahl kirke den 5. juni 1860. (Karen var da 20 år og Christen Hansen 34 år). Forloverne var: Husmand Kield Eriksen og gårdmand Anders Hansen, begge af Sevel sogn, lysning fandt sted 4., 5. og 6. søndag før påske.

Karen Eriksens forældre Erik Sejersen og Ane Christensdatter

Erik Sejersen, født 11. maj 1800 i Sahl. Han døde den 10. februar 1858 i Godrum og blev begravet på Sahl kirkegård. Han blev gift 1. gang ca. 1820 med **Karen Kiildsen**, født 1802, hun døde 30. marts 1830, kun 28 år gammel, og Erik Sejersen blev derefter gift den 22. august 1830 i Ryde kirke med væverske i Lille Ulsøe

Ane Christensdatter, født 2. marts 1805 i Lille Ulsøe i Ryde, hun blev døbt i Ryde kirke, båret af Niels Kristensens hustru i Bjert, Fadderne var: Mads Nørgaard, Jens Nørgaard, Niels Ulsøe og hustru. Hun døde 3. januar 1876 i Godrum og blev begravet på Sahl kirkegård (aftægtsenke efter husmand og smed Erik Sejersen), 71 år gammel.

Erik Sejersen var søn af degnen Peder Sejersen og hustru, Margrethe Lund, og han blev døbt i Sahl kirke, båret af Jens Vindelevs hustru. Faddere: Jens Vindelev, Peder Vistisen og søn, Peder Christensen og søn af Agerbech.

Han kom som ung i smedelære hos Kield Pedersen i Lederballe, Sahl sogn, og her fik han både mestrens datter, Karen, samt gården og smedeforretningen efter sin svigerfar og læremester. Gården Lederballe var en god gård, men Erik Sejersen syntes den var for stor til en håndværker, derfor solgte han gården og købte en mindre ejendom »Lille Godrum« også i Sahl sogn. Erik Sejersen, kaldt Erik Lederballe, skal have været en meget oplyst mand, der havde flere tillidshverv i sognet, han var bl.a. en tid fattigforstander i Sahl sogn. Erik Sejersen var, som før omtalt, gift to gange og havde sammen med sin 1. hustru, Karen Kiildsen, tre børn:

1. **Mads Eriksen**, født 26. august 1821. Han døde 17. marts 1823.

2. **Kield Eriksen**, født 20. oktober 1825, han blev gift med **Ane Sofie Nielsen**, De boede i Jattrup, Sevel sogn, (de havde fem børn).

3. **Ane Eriksen**, født 27. marts 1828, blev gift 14. november 1862 med **Anders Erich Nielsen**, Damsgaard.

Erik Sejersen havde i sit andet ægteskab med Ane Christensdatter, fem børn:

4. **Peder Eriksen**, født 13. marts 1834, han døde 5. marts 1837.

5. **Kresten Eriksen**, født 11. februar 1835, han døde 23. marts 1837.

6. **Karen Eriksen**, født 19. februar 1838, hun døde 23. juni samme år.

7. **Karen Eriksen**, født 10. juli 1839, hun blev gift med **Christen Hansen** i Djeld, Sevel sogn. (Se under Karen Eriksen, side 164.

8. **Margrethe Katrine Eriksen**, født 7. marts 1843, hun blev gift med **Søren Hougaard**, Godrum, Sahl sogn. De havde syv børn:

a. **Niels Hougaard**, gift med Karoline, boede i Haslev.

b. **Anne Hougaard**, født 1872, ugift, boede i Godrum.

c. **Juliane Mathilde Hougaard**, født 1874, hun var ugift.

d. **Peder Chr. Hougaard**, født 1877, han var skolelærer i Tange ved Rødkjærsgade og han var gift med Kirsten Marie Kristensen.

e.) **Dorthea Katrine Hougaard**, døde 3. mdr. gammel.

f.) **Dorthea Katrine Hougaard**, født 1881, hun blev gift med Niels Eriksen, de boede i Mundbjerg, Sevel sogn.

g.) **Anton Peder Hougaard**, født 1888, han var gift og boede i Skærbæk.

Karen Eriksens bedsteforældre Peder Sejersen og Margaretha Lund

Peder Sejersen blev født ca. 1762 i Horsens. Han døde 24. februar 1831 i Sevel, begravet på Sevel kirkegård, 69 år gammel.

Han blev gift i Estvad kirke 8. juli 1791 med

Margaretha Lund født 1772 og døbt 23. marts i Fredericia kirke, hun var datter af *provst Clode* i Fredericia, og blev båret til dåben af Frue Etatsråd de Hofmand. Fadderne var: Cammerherre Lytichau, Rektor Hansen, Hrr. Finger, Borgmester Thomsens hustru og Jomfru Clode.

De blev trolovede på Estvadgaards Closter den 12. maj 1791. Welædle og Wellærte Sr. Peder Sejersen, Sognedegn til Sahl og Welædle og Dydige Jomfru

Margaretha Lund, tjenende S.T. Frøken de Sundt på Estvadgaards Closter, viede 8. juli samme år i Estvad kirke.

Samme Frøken Sundt de Smith er gudmor til et af deres børn og det ser ud til at deres omgangskreds for en stor del var blandt de finere folk, f.eks. Hrr. Mulvad i Ejsing, Hrr. Thorning i Sevel, Hrr. Schiørring i Estvad, Frue Kammerherreinde Schestedt, Rydhauge, Hrr. Hornbech i Holstebro, Hovmester Hrr. Hørring, Rydhave, Hrr. Ølgaard i Præstegaarden, Hrr. Frisenborg i Vridsted, Hofmester Vosk, forpagter Wissing på Vinderup, Jomfru Mette Kirstine Frisenborg, med mange flere.

Margaretha Lund døde den 11. maj 1840 hos datte-

ren, Ingeborg og hendes mand, lærer Peder Mikkelsen i Mogenstrup, og blev begravet på Sevel kirkegård, 68 år gammel.

Peder Sejersens var først ansat som skriver for greven på Rydhave, på den tid havde Herremanden kaldsret til degneembedet og tit blev det Herremandens skriver der fik et degneembede. Peder Sejersens var kaldet af kammerherre Sehested på Rydhave, først som sognefoged i Sahl sogn fra 1790 - 1802 og derefter i Sevel fra 1802 til sin død i 1831.

Hovedparten af degnens arbejde var ved kirken, medens skolen var en biding. Foruden at være forsanger i kirken, skulle han være præstens sekretær, han skulle endvidere udføre meget af det arbejde, kirkebetjenten nu har. Det var ikke engang altid at degnen selv underviste i skolen, men overlod dette arbejde til en skoleholder, så ved kirkeskolen havde man både degn og skoleholder. Peder Sejersens var dog både degn og skoleholder, men på sine gamle dage holdt han dog en hjælpelærer.

Der var på den tid kun én skole i Sevel sogn, i yderdistrikterne måtte de nøjes med biskoler eller omgangsskoler. Men omkring 1820 stillede myndighederne krav om at der skulle indføres et ordnet skolevæsen i østersognet. Der skulle bygges en skole og ansættes en lærer. Dette var nu lettere sagt end gjort. Beboerne i østersognet påstod at de ikke havde råd til at bygge en skole og lønne en lærer. Der blev foreslået at degnen i Sevel skulle afstå noget af sin løn til en lærer i østersognet, men Peder Sejersens var ikke så let at dreje, han mente ikke, at han kunne afstå noget af sin løn, da han havde en stor børneflokk og myndighederne kunne heller ikke tvinge ham. Sognepræsten måtte derfor skrive til myndighederne, at de måtte vente med at bygge denne skole indtil den gamle degn i Sevel afgik ved døden, og dette blev så vedtaget.

Det oplyses, at Peder Sejersens løn dengang var 30 rigsbankdaler om året for at hjælpe præsten og andre 30 daler for begravelseshjælp, for lærergerningen seks daler og tre skæpper byg, fire skæpper rug og 18 skæpper havre, tre læs tørv og andet brændsel, samt fri bolig og et lille jordstykke, hvor han kunne holde en ko. Man forstår da godt, at Peder Sejersens ikke mente han kunne afstå noget af sin løn til en lærer i Mogenstrup, han havde jo selv 11 børn. Han ansøgte om istandsættelse af sin bagerovn og om at få lagt mursten i forstuen istedet for kampestenene, der var så underhulede af rotter. Istandsættelse af bagerovnen blev bevilget, men mursten på gulvet i forstuen kunne der ikke blive tale om, han måtte selv sørge for at få jævnet kampestensgulvet. Det var kårene dengang.

Der var ingen af Peder Sejersens børn der blev lærere, men en datter, Ingeborg, blev gift med lærer Peder Mikkelsen i Mogenstrup.

I Hardsyssels degnehistorie har Peder Sejersens fået følgende prædikat: Han var en god rimsmed, men skolen holdt han med mådelig flid. Gamle folk af

slægten har fortalt, at han havde en god sangstemme, så de havde en god forsanger i kirken. At han var en god rimsmed (versemager) betød også meget på den tid, da degnen skulle skrive gravvers, som han så læste op ved bålet, når han sang liget ud. Disse gravskrifter blev senere prentet, sat i ramme og ophængt i hjemmene.

Ejner Christensen siger, der er mange af Peder Sejersens efterkommere, der har fornavnet Peder (Pier) Pier i Vridsted, Pier i Mundbjerg, Pier i Djeld, Pier i Sevelsted og Pier i Holstebro. Men slægtsnavnet Sejersens findes ikke mere blandt degn Sejersens efterkommere, men fornavnet Sejer var ikke ualmindelig på den tid her er omtalt. Vi træffer navnet i Blichers noveller og den første danske soldat, der faldt i krigen 1848, havde navnet Sejer, men Sejer navnet findes dog endnu i slægten, da én af David Christensens sønner hedder Sejer.

I Peder Sejersens og Margaretha Lunds ægteskab var der 11 børn:

1. *Niels Sejersens* født 10. maj 1792, han blev gift 8. december 1825 med *Mette Marie Andersdatter*, de boede i Holstebro, hvor han var guldsmed, der siges om ham, at han var fattig, men ærlig, hans hustru døde 1847 i Holstebro, 59 år gammel.

Børn:

- Peder Nielsen*, han var gårdmand i Vridsted.
- Margrethe Nielsen*, gift med en murer i Holstebro.

2. *Kristian Sejersens*, født 25. august 1793, han blev gift 1827 med *Mette Kirstine Jensdatter Bech*, af Præstegården, de boede i Jattrup, Sevel sogn, hvor han døde 8. februar 1861.

Børn:

- Hanne Kristiansen*, hun var gift, men havde ingen børn.
- Margarethe Kristiansen*, gift med Søren Kierkegaard, de boede i Sahl, ingen børn.
- Peder Kristiansen*, gift med Maren Pedersen, boede i Mundbjerg, Sevel sogn, (tre børn).
- Jens Kristiansen*, gift med Ane Buskov, boede nær Holstebro, (tre børn).
- Anna Kristiansen*, døde som ung pige.
- Jensine Kristiansen*, gift med skrædder Knud Knudsen, (to børn).

3. *Sejer Sejersens*, født 21. september 1794 i Sahl, han var gift med *Inger Jensdatter* og han var en årække kobbersmed i Holstebro, de flyttede senere til Sevel, hvor han blev graver og ringer ved Sevel kirke.

Børn:

- Jens Sejersens*, han var gift med Inger og boede i Svenstrup, Sahl sogn, (et barn).
- Dorthea Sejersens*, hun var gift og boede udenfor Holstebro (de havde mange børn).
- Margrethe Sejersens*, var gift med Henrich Strunk, han var præjser og teglbrænder, (tre børn).

4. **Gidsel Sejersen**, født 1. januar 1796, hun blev gift i 1822 med **Jeppe Mikkelsen**, han var tjenestekarl i Sevel. Efter hans død blev hun gift med **Jeppe Hedegaard Kristensen Bech** i Djeld.

Barn:

a. **Ane Katrine Kristensen Bech** blev gift med Peder Madsen, de boede i Djeld og havde to børn: Jeppe Madsen Hedegaard, Mads Madsen.

5. **Kirstine Sejersen**, født 23. september 1798, hun blev gift med **Niels Kristian Larsen Smed** fra Fly, de boede i Sahl.

Børn:

a. **Lars Nielsen**, gift med Maren Vistisen, boede i Sahl.

b. **Peder Nielsen**, gift med Kirstine Iversen, boede i Sahl, og senere i Sevelsted, (tre børn).

c. **Margrethe Nielsen**, gift med Niels Dam, boede i Herrup, Sevel sogn, (fire børn).

6. **Erik Sejersen**, født 11. maj 1800 i Sahl. han døde 10. februar 1858 i Godrum, og blev begravet på Sahl kirkegård, han døde for egen hånd, idet han hængte sig. Der fortælles at han havde spillet kort hele natten og han troede han havde spillet hele gården væk, men der var ingen, der bagefter krævede noget.

(Se i øvrigt under Karen Eriksens forældre, side 165).

7. **Ingeborg Sejersen**, født 13. maj 1802 i Sahl. Hun blev gift i 1831 med lærer **Peder Mikkelsen** i Mogenstrup, Sevel sogn, hos hvem hendes moder, Ane Christensdatter døde 11. maj 1840, 73 år gammel. Peder Mikkelsen var født 11. september 1791, og han var søn af Mikkel Laursen og hustru, Kirsten Knudsdatter i Fårbech, Haderup sogn.

8. **Johanne Sejersen**, født 5. marts 1805 i Sevel, hun var ugift og døde 1. oktober 1826, begravet på Sevel kirkegård, 21 år gammel.

9. **Anne Sejersen**, født 7. maj 1807 i Sevel, hun blev gift 1832 med skrædder **Jacob Jepsen** af Vinderup, hun kaldtes i daglig tale »Ann Jacob« og de boede i Sahl, (to børn).

10. **Johannes Jacob Sejersen**, født 10. februar 1810, han var gift med **Bolette Nielsen** og de boede i Bersholm.

11. **Peder Sejersen**, født 21. maj 1812 i Sevel, han døde den 4. februar 1814 og blev begravet på Sevel kirkegård. Hans fader, Peder Sejersen skrev da følgende gravvers:

*Lille Peder du nu vandre
udi din uskyldighed
hen til Graven fra os andre
til en rolig hvilested.
Vi din lille grav vil ære,
hvergang vi til denne ser
da skal det vor tanke være
heri hviler lille Per.*

*Børn af
Christen Hansen og
Karen Eriksdatter*

I	Ane Christensen	født 1861
II	Hans Christensen	født 1863
III	Peder Christensen	født 1864
IV	Ane Johanne Christensen	født 1866
V	Peder Christensen	født 1869
VI	Ane Catrine Christensen	født 1871
VII	Ane Margrethe Christensen	født 1873
VIII	Anders Christensen	født 1875
IX	Peder Christensen	født 1878
X	Kjeld Christensen	født 1881
XI	Karen Kirstine Christensen	født 1885

I
Ane Christensen
OG
Christen Pedersen
SAMT
deres efterkommere



Ane Christensen og Christen Pedersen.

A.
Chresten Pedersen
Andrea Frølund

1. Anna P. Pedersen
Laurits Dyrberg

a. Sigrig Dyrberg
Fred Lewicki
b. Niels Dyrberg
Jo-Ann Huchenski

c. Birgit Dyrberg
Bent Knudsen

1) Susanne D. Knudsen

2. Kirstine Pedersen
Kresten J. Nielsen

a. Margrethe Nielsen
Niels L. Dáther

1) Per Dáther

b. Gunhild Nielsen
Verner Lisbjerg

1) Henrik Lisbjerg
2) Hanne Lisbjerg

3. Chresten P. Pedersen

4. Morten P. Pedersen
Sigrid Elkjær

a. Chresten P. Pedersen
b. Ove P. Pedersen

5. Karen P. Pedersen
Vagn Nielsen

a. Bo Nielsen

B.
Bodil C. Pedersen
Marius Nielsen

1. Anna K. P. Nielsen

a. Lis N. Pedersen
Erik Hedegaard

1) Søren E. Hedegaard
2) Jens P. Hedegaard
3) Hanne Hedegaard

2. Kirsten M. Nielsen
Carl N. Pedersen

b. John N. Pedersen
Aase Linda Hundrup

1) Lars P. N. Pedersen
2) Susanne N. Pedersen
3) Ole N. Pedersen

c. Egon N. Pedersen
Lis Jørgensen

1) Kamille N. Pedersen

a. Ella P. Nielsen
Svend Henriksen

1) Lone Henriksen
2) Ulla Henriksen
3) Allan Henriksen

b. Bodil P. Nielsen
Bendt Pedersen

1) Nikolaj P. Pedersen
2) Kristoffer P. Pedersen

c. Jytte P. Nielsen
Gunnar Rasmussen

1) Morten P. Rasmussen
2) Jesper P. Rasmussen
3) Jacob P. Rasmussen

3. Kresten P. Nielsen
Mette K. Jensen

d. Knud P. Nielsen
Gerda K. Kristensen

1) Knud P. Nielsen
2) Thyge K. P. Nielsen

e. Margrethe P. Nielsen
Ebbe Nielson

1) Mathilde P. Nielson
2) Anine P. Nielson

f. Leo P. Nielsen
Inger K. Jensen

1) Maiken P. Nielsen
2) Janni P. Nielsen

g. Kaj P. Nielsen
Dorthe L. Graagaard

1) Kristian P. Nielsen

4. Agnes M. Nielsen
Esper Meldgaard

a. Linna Meldgaard
Ejvind Sørensen

1) Bibbi Sørensen
2) Gitte Sørensen
3) Helle Sørensen
4) Janni Sørensen
5) Dion Sørensen

b. Poul Meldgaard
Elisabeth Sørensen

1) Allan Meldgaard

5. Anna K. Nielsen
Peder Poulsen

a. Ryan P. Poulsen
Ruth K. Pedersen

1) Iben P. Poulsen

6. Karen Nielsen
Peder Wullum

a. Jens Wullum
Marianne Olesen

1) Lotte Wullum
2) Tina Wullum

b. Bodil Wullum

1) Dennis Wullum

c. Aase Wullum
Henry Larsen

[1) Bitten W. Larsen
2) Jimmy W. Larsen

d. Marius Wullum
Lisbeth Nielsen

e. Hans Wullum

C.
Karen P. Pedersen

D.
Agnes P. Pedersen
Johannes Lund

[1. Anine Lund
Svend E. Laursen

[a. Alex L. Laursen
b. Anette L. Laursen

[2. Anna K. Lund
Valdemar Tinggaard

[a. Lilian L. Tinggaard

I Ane Christensen og Christen Pedersen samt deres efterkommere

I
Ane Christensen, født 1. februar 1861 i Djeld, Sevel sogn. Hun døde i Stendis 27. juni 1934 og blev begravet på Sevel kirkegård. Og hun blev gift 30. oktober 1884 i Sevel kirke med

Christen Pedersen, født 8. januar 1846 i Pilgaard, Sevel sogn. Han var søn af Peder Christensen og hustru, Ane Christensdatter, gårdfolk i Sevel Pilgaard. Han døde i Djeld 14. august 1926 og blev begravet på Sevel kirkegård.

Ane Christensen blev døbt 3. februar 1861 i Sevel kirke, båret af pigen Sidsel Marie Hansdatter, pigen Ane Laursdatter stod hos. Fadderne: Ungkarl, gårdmand Anders Hansen, Jens Knudsen og fæstehusmand Laust Andersen Linde. De var alle fra Djeld.

Hun blev konfirmeret 4. april 1875 i Sevel kirke med karakter mg× for kundskab og mg for opførsel. Christen Pedersen var enkemand og gårdejer i Djeld, da han i 1884 blev gift med Ane Christensen. Forlover var: Gårdejer Christen Hansen Djeld og aftægtsmand Peder Christensen i Sevel Pilgaard. Christen Pedersen blev gift 1. gang 12. maj 1871 i Sevel kirke med Bodil Catrine Pedersen, født 1842 i Søgaard, Sevel sogn, datter af Peder Jensen, smed og hustru, Anna Villadsdatter, Søgaard. I dette ægteskab var der to børn:

1. **Peder Anthon**, født 1871 og
2. **Anton**, født 1875 i Djeld, Sevel sogn.

I 1882 fik de tyfus i Sevel Pilgaard, de var alle angrebet af sygdommen på nær den gamle Peder, og da hans hustru døde, kom svigerdatteren, Bodil, ned for at passe de syge, hun fik da selv sygdommen og døde i juni 1882, kun 40 år gammel.

Ane Christensen og Christen Pedersens efterkommere



Christen Pedersen.

I A
Christen Pedersen, født 13. juni 1885 i Djeld, Sevel sogn. Han døde 7. december 1962 i Holstebro og blev begravet på Holstebro kirkegård. Han blev gift 30. november 1915 i Hogager kirke, Borbjerg sogn, med



Andrea Frølund med 2 oldebørn.

Kristence Andrea Birgitte Frølund Nielsen, født 24. maj 1894 i Skave, Borbjerg sogn, datter af Morten Frølund Nielsen og hustru, Nielsine Christine Poulsen.

Andrea Pedersen døde i Holstebro 6. april 1977 og blev begravet på Holstebro kirkegård.

Ægteparret boede i Risum, Borbjerg sogn, men flyttede senere til Holstebro.



Anna Pilgaard Pedersen og Laurits Dyrberg.

Børn:

I A I

Anna Pilgaard Pedersen, født 1. april 1916 i Djeld, Sevel sogn. Hun døde 3. maj 1976 i Holstebro, begravet på Holstebro kirkegård.

Hun blev gift i Mejrup kirke 18. november 1940 med

Laurits Dyrberg, født 1. juni 1913 i Over Feldborg, søn af Niels Dyrberg Pedersen og hustru, Nielsine Nielsen.

Anna og Laurits Dyrberg boede i mange år i Feldborg, Haderup sogn, hvor deres tre børn blev født, men flyttede senere til Holstebro.



Sigrid Dyrberg og Fred Lewicki.

Børn:

I A 1 a

Sigrid Dyrberg, født 8. september 1944 i Feldborg, Haderup sogn, gift 21. august 1971 i Mejrup kirke med

Fred Lewicki, født 20. februar 1930 i Garland, Manitoba, Canada. Han er fabrikant og havde været gift før, i første ægteskab var der tre børn: *Brenda, Chrerie og Jeff*, men dette ægteskab er opløst.

Bopæl: Springbank, Calgary, Alberta, Canada.

I A 1 b

Niels Dyrberg, født 19. februar 1946 i Feldborg, Haderup sogn. Gift 21. januar 1978 i Canada med

Jo-Ann Huchenski, født 18. oktober 1947 i Thunder, Bay, Ontario, Canada, datter af Ermenia Ernestine og Russel Huchenski, Winnipeg, Manitoba.

Niels Dyrberg er maskinarbejder hos Canadian Pacific, Railroad.

Ægteskabet er barnløst.

Bopæl: Winnipeg, Manitoba, Canada.



Jo-Ann og Niels Dyrberg.



Birgit Dyrberg Knudsen og Bent Knudsen.

I A 1 c

Birgit Dyrberg, født 18. juni 1951 i Feldborg, Haderup sogn. Gift 2. februar 1974 i Maabjerg kirke med

Bent Holmgaard Knudsen, født 25. marts 1949 i Vemb, søn af Esther og Marius Knudsen, Nr. Felding.

Birgit Dyrberg Knudsen er tilskærer på Sindings Konfektionsfabrik og hendes mand, Bent Knudsen, er lagerchef på Opel Automobile i Holstebro.

Bopæl: Særkærparken 87, 7500 Holstebro.

Barn:

I A 1 c (1)

Susanne Dyrberg Knusen, født 5. juli 1974 i Holstebro. Hun er skoleelev.



Susanne Dyrberg Knudsen.

I A 2

Kirstine Pedersen, født 31. juli 1917 i Borbjerg sogn. Gift 30. november 1940 i Mejrup kirke med

Kresten Johannes Nielsen, født 26. april 1910 i Pølsbjerg, Nr. Felding, søn af Maren Kirstine og Niels Marius Nielsen, Store Toustrup, Mejrup, Holstebro.

Han døde 7. marts 1978 i Mejrup og blev begravet på Mejrup kirkegård.



Margrete, Gunhild, Kristine og Kresten Nielsen.

Børn:

I A 2 a

Margrethe Kirstine Nielsen, født 9. september 1942 i Mejrup. Gift 3. december 1966 i Mejrup kirke med

Niels Ludvig Dâther, født 6. oktober 1940 i Vind, søn af Bothilde og Hans Dâther i Vind. Margrethe Dâther er sygehjælper på Plejehjemmet i Holstebro og Niels Dâther er murer.

Bopæl: Vølundsvej 13, Holstebro.

Barn:

I A 2 a (1)

Per Dâther, født 2. august 1969 i Holstebro. Han er skoleelev.

I A 2 b

Gunhild Birgitte Nielsen, født 8. august 1946 i Mejrup. Gift 15. august 1970 i Mejrup kirke med

Verner Kresten Lisbjerg, født 3. marts 1942 i Vinding sogn, søn af Marianne og Hans Lisbjerg, Vinding.

Bopæl: Store Toustrup, Sdr. Saustrupvej 2, Mejrup, Holstebro.

Børn:

I A 2 b (1)

Henrik Lisbjerg, født 30. maj 1973.

I A 2 b (2)

Hanne Lisbjerg, født 25. juli 1976.

I A 3

Kresten Pilgaard Pedersen, født 16. april 1919 i Borbjerg sogn. han er ugift og bor Broagervej, Holstebro.

I A 4

Morten Pilgaard Pedersen, født 4. december

1921 i Mejrup sogn. Gift 19. juni 1942 på Holstebro Rådhus med

Sigrid Elkjær, født 30. juni 1921, datter af Marie Elkjær. Morten Pilgaard var chauffør, men er nu gået på efterløn. Hans hustru, Sigrid, er hjemmehjælper.

Bopæl: Vølundsvej 76, Holstebro.

Børn:

I A 4 a

Chresten Pilgaard Pedersen, født 20. juli 1942 i Mejrup.

I A 4 b

Ove Pilgaard Pedersen, født 20. februar 1951 i Holstebro.

I A 5

Karen Pilgaard Pedersen, født 1. oktober 1931 i Mejrup sogn. Gift 20. oktober 1951 i Vejrum kirke med

Vagn Nielsen, født 5. september 1929 i Asferg ved Randers, søn af Gunhild og Evald Nielsen, Asferg.

Karen Nielsen er støttehjelper på et beskyttet værksted i Holstebro, Vagn Nielsen var i mange år på R.A.V. i Holstebro, men efter dens ophør, kom han ind på Hotex, hvor han er bogholder. Bopæl: Færøvej 10, Holstebro.

Barn:

I A 5 a

Bo Nielsen, født 12. februar 1960 i Holstebro. Han er ugift, ingeniørstuderende i København.



I B

Bodil Catrine Pedersen, født 28. november 1895 i Djeld, Sevel sogn. Hun døde i Stendis 2. marts 1957 og blev begravet på Ryde kirkegård.

Hun blev gift 28. marts 1913 i Sevel kirke med



Marius Nielsen, født 5. oktober 1885 i Ryde sogn. Han var søn af landmand Jens Hansen Nielsen og hustru, Kirsten Marie Jensen, Trabjerg, Borbjerg sogn.

Marius Nielsen fik i 1911 skøde på gården i Stendis efter sine forældre Kirsten Marie og Jens Hansen Nielsen, gården var beliggende i Stendis, Ryde sogn og havde 4 skp. 1 fdk., 1½ alb. hartkorn og prisen var 7.300 kr. Han skulle tillige have forældrene på aftægt, og der blev skrevet følgende

AFTÆGTSKONTRAKT

Sålænge vi derom er enige, nyder vi sammen med ejeren og husstand fuld forplejning, men ønsker vi, eller ejeren ikke at opretholde dette med fuld forplejning, indretter ejeren til os et passende og forsvarligt værelse med kakkelovn, samt et lille køkken med komfur og iøvrigt tidssvarende. Fra den dag det er færdigt til at tages i brug, flytter vi derind. Ejeren levere os da hver sommer i rette bjergningstid indsat i hus 8.000 tørv årligt, tre tdr. kartofler at optage mindst en skæppe ad gangen, samt daglig, når der om morgenen er malket, to pletter sødmælk. Ejeren tilser, passer og plejer os i sygdoms og svaghedstilfælde, henter læge og medicin, samt besørge og bekoster vor hæderlige anstændige begravelse efter skik og brug, mod at beholde alt hvad vi efterlader os, intet undtagen, hvorved bemærkes, at vi ved indflytning i værelset har ret til at udtage af stedets løse, alt det vi mener at have brug for.



Gården i Stendis med bedstemor og Marius Nielsen og Bodil.

Vi har adgang overalt på stedets mark og selvfølgelig også til mødding og vandpumpe m.m. ligesom vi må benytte bryggerset til vask og stedets ovn til bagning.

Afgår én af os ved døden, leveres kun halvdelen af mælk og kartofler. Aftægten anslås til 200 kr. årligt, altså 1000 kr. for fem år.

Børn:

A B 1

Anna Kristine Pilgaard Nielsen, født 24. juni 1916 i Stendis, Ryde sogn. Hun døde 26. april 1922 i Stendis, begravet på Ryde kirkegård.

I B 2

Kirsten Marie Nielsen, født 12. september 1917 i Stendis, Ryde sogn. Hun blev gift 7. august 1936 i Ryde kirke med



Carl, John, Lis, Maja og Egon.

Carl Jensen Nygaard Pedersen, født 29. august 1911 i Dalgaard, søn af landmand Peder Pedersen og hustru, Kathrine Jensen, Dalgaard, Hodsager sogn. (Kirsten Marie bliver altid kaldt Maja).

Maja Pedersen gik i Stendis skole i syv år og efter konfirmationen havde hun forskellige pladser i huset, og er efter sit giftemål medhjælpende hustru.

Carl Pedersen gik i Hodsager skole og som ung arbejdede han ved landbruget indtil han i 1936 blev gift og bosatte sig i Stendis, her begyndte han som fiskehandler, men i 1940 købte han Vivsø Mose, Hjelm Hede, Sevel sogn og nu producerede han tørv, som han leverede bl.a. til Holstebro sygehus, det var jo under krigen og vanskeligt at skaffe brænsel. I 1952 solgte de igen mosen i Vivsø og købte ejendommen Vestergade 22 i Holstebro, (Vestergården) som var det første sygehus i Holstebro, indtil 1895, men blev så fattiggård. Vi byggede det om til lejligheder og butikker, derfor fik den navnet Vestergården (fortæller Maja Pedersen) og der handlede Carl Pedersen med automobiler indtil 1969 da eksproprierede kommunen ejendommen til brug af vej og vi købte så Ålykke 16, Holstebro, hvor vi har 20 værelser til udlejning.

Børn:

I B 2 a

Lis Nygaard Pedersen, født 15. januar 1937 i Stendis, Ryde sogn. Hun blev gift i Holstebro sognekirke 7. september 1961 med

Erik Hedegaard, født 7. september 1932 i Skave, Borbjerg sogn. Han er søn af købmand E. Hedegaard og hustru, Severine, i Skave, Holstebro.

Lis Pedersen gik i skole i Stendis, tog handelsskoleeksamen fra Holstebro Handelsskole og er uddannet som ekspeditrice hos Rio Magasin i Holstebro.

Erik Hedegaard gik i Trabjerg skole, mellem-skoleeksamen fra Danmarksgades skole i Holstebro og handelsskoleeksamen fra Handelshøjskolen i Århus. De overtog Skave Købmandsgård med tilhørende grovvarerhandel efter hans far i 1966.

Bopæl: Skave Købmandsgård, Viborgvej 227, Holstebro.

Børn:

I B 2 a (1)

Søren Erik Hedegaard, født 31. marts 1962 i Skave. Han gik i skole i Skave Centralskole, tog 10. klasse fra Levring Efterskole ved Kjellerup, handelsskoleeksamen fra Holstebro Handelsskole og er nu i lære i Ringkøbing Korn.

I B 2 a (2)

Jens Peder Hedegaard, født 15. august 1965 i Skave. Han gik i Skave Centralskole, tog 9. klasse på Levring Efterskole, og er nu under uddannelse på Holstebro Handelsskole.

I B 2 a (3)

Hanne Hedegaard, født 10. juli 1971 i Skave. Hun er skoleelev på Skave Central-skole.

I B 2 b

John Nygaard Pedersen, født 2. november 1942 i Stendis, Ryde sogn. Han blev gift 24. juni 1967 i Maabjerg kirke med

Aase Linda Hundrup, født 25. marts 1944 i Solbjerg sogn, Frederiksberg, hun er datter af Poula og Jens Jørgen Hundrup, Solberg sogn.

John Nygaard Pedersen gik de første år i Stendis skole, tog realeksamen fra Sønderlandsskolen i Holstebro og handelsskoleeksamen fra Holstebro Handelsskole + udvidet bankkurser og er nu bankprokurist i Vestjysk Bank i Holstebro. Aase Nygaard Pedersen

har realeksamen og handelsskoleeksamen fra Danmarksgades skole i Holstebro og hun er kontoruddannet på Holstebro kommunekontor. Bopæl: Havrevænget 18, Holstebro.

Børn:

I B 2 b (1)

Lars Peter Nygaard Pedersen, født 5. januar 1968 i Holstebro. Han er skoleelev.

I B 2 b (2)

Susanne Nygaard Pedersen, født 18. juni 1970 i Holstebro. Hun er skoleelev.

I B 2 b (3)

Ole Nygaard Pedersen, født 7. maj 1975 i Holstebro. Han er skoleelev.

I B 2 c

Egon Nygaard Pedersen, født 29. marts 1946 i Stendis, Ryde sogn. Han blev gift 5. april 1975 i Den danske Sømandskirke i Baltimore, staten Maryland af den danske præst A. Munk Jensen med

Lis Jørgensen, født 23. juni 1950 i København, datter af Lilian og Roland Jørgensen, København.

Egon Nygaard Pedersen tog mellem-skoleeksamen fra Sønderlandsskolen i Holstebro og handelsskoleeksamen fra Holstebro Handelsskole. I 1969 udvandrede han til USA til en møbel-forretning i Washington DC (S.C.A.N.) Lis Nygaard Pedersen har realeksamen og er stewardesse for PAN AM. De flyttede i 1977 til St. Louis, og startede »Skandinavisk Møbel-forretning«, hvor de bor.

Barn:

I B 2 c (1)

Camilla Nygaard Pedersen, født 5. juli 1978 i St. Louis, USA.

I B 3

Kresten Pilgaard Nielsen, født 14. marts 1919 i Stendis, Ryde sogn. Han blev gift 22. juni 1944 i Herrup kirke med

Mette Katrine Jensen, født 22. juni 1926 i Kokborg, Sevel sogn, datter af Chresten Jensen og hustru, Amalie Nielsen.

Kresten Pilgaard Nielsen boede i nogle år i Stendis, hvor han var ansat som lastvognschauffør. I 1944 købte han et tørveværk, hvorefter han i fire år lavede tørv i Hogager mose, Borbjerg sogn. I 1948 købte de en ejendom i Trabjerg, Borbjerg sogn, hvor han i en årrække var mælkekusk til Skave Mejeri. I 1970 solgte de ejendommen i



Bagest: Kresten, Bodil, Knud, Ella. Foran: Mette, Kaj, Leo, Margarethe og Jytte.

Trabjerg og købte hus i Holstebro. Her kørte han mælketankbil for Mælkekondenseringsfabrikken »Canned Cream« i Holstebro.

Bopæl: Vesterbrogade 64, Holstebro.

Børn:

I B 3 a

Ella Pilgaard Nielsen, født 14. september 1944 i Stendis, Ryde sogn. Hun blev gift 8. august 1964 i Borbjerg kirke med

Svend Henriksen, født 14. september 1941 i Feldborg, søn af Alma og Kristen Henriksen, Feldborg, Aulum-Haderup sogn.

Ella Pilgaard Nielsen gik i Trabjerg skole og efter sin konfirmation havde hun forskellige pladser i huset, bl.a. hos Niels Birkmose og Mads Løvig i Trabjerg, Højskolehjemmet i Holstebro og Hotel Princess i Herning og i 1963-64 syerske på Skjortefabrikken Harrow i Holstebro, derefter var hun hjemmegående husmor til 1969, hvorefter hun igen blev syerske.

Svend Henriksen gik i Feldborg skole og havde derefter forskellige pladser ved landbruget, bl.a. hos Laurits Segbjerg, Mejrup, i »Tang«, Nr. Felding og i Vestergammelby, derefter var han i 1960 soldat i Nr. Uttrup og i 1961-63 i Gaza og i 1963-64 var han elev på Kalø Landbrugsskole, men er fra 1964-82 ansat som svejser.

Bopæl: Mølleparken 12, Feldborg, Skive.

Børn:

I B 3 a (1)

Lone Henriksen, født 31. januar 1965 i Feldborg.

I B 3 a (2)

Ulla Henriksen, født 18. februar 1967 i Feldborg.

I B 3 a (3)

Allan Henriksen, født 9. november 1971 i Feldborg.

I B 3 b

Bodil Pilgaard Nielsen, født 29. september 1945 i Stendis, Ryde sogn.

Hun blev gift 9. juni 1973 på Ebeltoft Råhus med

Bend Petersen, født 12. maj 1942 i Flensborg.

Bodil Pilgaard Nielsen gik i skole i Trabjerg og Skave Centralskole, hun kom derefter i lære hos købmand Elias Hedegaard i Skave og derefter på handelsskole i Struer, hvorefter hun blev ansat hos Ceres Bryggerierne A/S i Århus fra 1966-74 og har siden 1975 været hjemmegående husmoder.

Bend Pedersen gik i Harreslev Marb skole, Duborg skole i Flensborg, Falkenberg skolen i Frederikssund og har siden 1961 været ansat som toldkontrollør.

Bopæl: Blåregnevvej 22, Randers.

Børn:

I B 3 b (1)

Nikolaj Pilgaard Petersen, født 9. maj 1974 i Randers.

I B 3 b (2)

Kristoffer Pilgaard Petersen, født 27. april 1977 i Randers.

I B 3 c

Jytte Pilgaard Nielsen, født 15. juni 1948 i Stendis, Ryde sogn. Hun blev gift 1967 i Borbjerg kirke med

Gunnar Rasmussen, født 5. maj 1935 i Sønder Vissing, søn af Anna og Karl Rasmussen, Sønder Vissing.

Jytte Pilgaard Nielsen gik i Trabjerg skole og Centralskolen i Skave, derefter havde hun pladser i huset og siden 1967 har hun været medhjælpende hustru.

Gunnar Rasmussen gik i Sønder Vissing skole var derefter ved landbruget indtil 1963, afbrudt af militærtjeneste og et ophold på Tune Landbrugsskole, og siden 1963 været selvstændig gårdejer.

Bopæl: »Vestergaard«, Sønder Vissingvej 30, Brædstrup.

Børn:

I B 3 c (1)

Morten Pilgaard Rasmussen, født 14. oktober 1968 i Sønder Vissing.

I B 3 c (2)

Jesper Pilgaard Rasmussen, født 25. september 1970 i Sønder Vissing.

I B 3 c (3)

Jacob Pilgaard Rasmussen, født 18. november 1972 i Sønder Vissing.

I B 3 c (4)

Anna Mette Pilgaard Rasmussen, født 15. oktober 1974 i Sønder Vissing.

(c og d, Jytte og Knud Pilgaard Nielsen er tvillinger).

I B 3 d

Knud Pilgaard Nielsen, født 15. juni 1948 i Stendis, Ryde sogn. Han blev gift 26. januar 1979 i Aulum kirke med

Gerda Kirk Kristiansen, født 26. januar 1956 i Aulum, datter af Ane Marie og Peder Storgaard Kristiansen, Lundby, Aulum.

Knud Pilgaard gik i Trabjerg skole og Skave Centralskole, efter sin konfirmation var han i fem år landbrugsmedhjælper i »Wåe« i Borbjerg, hvorefter han var soldat i Viborg. I 1969 kom han i lære som bygningsnedker hos Aksel Birkholm i Ryde, hvor han samtidig tog 8 + 9 klasse i Holstebro. Efter endt læretid var han to år snedkersvend i Skive og Aulum og derefter to år på Teknikum i Horsens. I februar 1977 startede han selvstændig tømrer- og snedkerforretning i Holstebro.

Gerda Pilgaard gik i Aulum Byskole, hun havde efter sin konfirmation plads i huset i Aulum, og var derefter elev på Hardsyssel Ungdomsskole ved Struer, og var derefter stuepige på Aulum Plejehjem, i 1975 4 måneders højskoleophold i Ry, og i 1976 arbejdede i Kibutz i Israel, fra 1977 ansat som sygehjælper på Centralsygehuset i Holstebro.

Bopæl: Lægårdsvej 30, Holstebro.

Børn:

I B 3 d (1)

Louise Kirk Pilgaard Nielsen, født 23. juni 1979 i Holstebro.

I B 3 d (2)

Thyge Kirk Pilgaard Nielsen, født 14. januar 1981 i Holstebro.

I B 3 e

Margrethe Pilgaard Nielsen, født 19. august 1949 i Trabjerg, Borbjerg sogn. Hun blev gift 26. marts 1973 i Toronto i Canada med

Ebbe Nielsson, født 6. april 1946 i Gentofte, søn af telefonmester Kurt Nielsson og hustru,

Ellen Ebbesen, Mølleløkken 63, Kerteminde. Margrethe Pilgaard gik i Trabjerg Skole og Skave og Borbjerg Centralskoler, derefter i huset hos et lærerpar i Skave og på børnehjemmet »Fjordlyst« i Horsens, senere var hun vikar på behandlingshjemmet »Sølyst« i Risskov, børnepsykiatrisk afdeling for psykotiske børn, knyttede vægtæpper (produktion/gadesalg) i Toronto i Canada, 1973 i marts gift i Canada og juni, juli og august på rundtur i det nordamerikanske kontinent, bil/telt, ialt ca. 12.000 miles.

Fra 1973-75 arbejdede på Bispebjerg Børnepsykiatriske afdeling og fra 1975-78 på aldersintegreret institution Studsgaarden, derefter et år som hjemmegående husmoder med datteren Mathilde, og fra 1979 i børnehaven »Røde Sol« i Farum.

Ebbe Nielsen gik i Dyssegårdsskolen i Gentofte og Munkegårdsskolen i Søborg, og fra 1962-65 på Øregaard Gymnasium i Hellerup, derefter var han på handelshøjskole i København, HA i 1968 og cand. merc. 1971, og i 1978 tog han eksamen til statsautoriseret revisor. Fra 1970-79 medarbejder i Revisionsfirmaet Schøbel og Marholt, fra 1. januar 1980 medindehaver af samme firma.

Bopæl: Abildlunden 15, Birkerød.

Børn:

I B 3 e (1)

Mathilde Pilgaard Nielsson, født 14. april 1978 i Birkerød.

I B 3 e (2)

Anine Pilgaard Nielsson, født 18. maj 1982 i Birkerød.

I B 3 f

Leo Pilgaard Nielsen, født 21. juni 1952 i Trabjerg, Borbjerg sogn. Han blev gift 30. juni 1973 på Holstebro Rådhus med

Inger Kirstine Jensen, født 14. august 1952 i Holstebro, datter af pakhusmester A. J. S. C. Jensen og hustru, Elisabeth Jacobsen.

Leo Pilgaard Nielsen gik i skole i Skave og Borbjerg centralskoler og blev i 1972 udlært som tømrer, han var derefter soldat ved JDR i Holstebro. Og i 1978 startede han selvstændig tømrervirksomhed i Holstebro.

Inger Kirstine Jensen har siden hun gik ud af skolen i 1969, været ansat på Holstebro Bibliotek.

Bopæl: Banetoften 66, Holstebro.

Børn:

I B 3 f (1)

Maiken Pilgaard Nielsen, født 22. juli 1973 i Holstebro.

I B 3 f (2)

Janni Pilgaard Nielsen, født 26. marts 1980 i Holstebro.

I B 3 g

Kaj Pilgaard Nielsen, født 16. juni 1954 i Trabjerg, Borbjerg sogn. Han blev gift 17. oktober 1981 i Måbjerg kirke med

Dorthe Lund Graagaard, født 17. januar 1954 i Holstebro, datter af Ruth og Kristian Graagaard, Holstebro.

Kaj Pilgaard Nielsen gik i skole i Skave Centralskole og Holstebro Handelsskole, han begyndte så som ekspedient i »Nyt Tøj«, hvor han blev udlært i 1974, derefter tog han HF eksamen fra Holstebro Gymnasium, og afsluttede med lærereksamen fra Nr. Nissum Seminarium i 1980. Han var derpå fast vikar ved Holstebro kommunale skolevæsen i et år, men har siden været lærer ved Tvis Skole. Dorthe Lund Graagaard gik i Danmarksgade skole i Holstebro, tog derefter HF eksamen fra Holstebro Gymnasium i 1973 og HH eksamen i 1977, hvorefter hun var kontorelev på Holstebro Dagblad og har siden 1979 været kontorassistent på Holstebro Bogtrykkeri. Bopæl: Schaumburgvej 10, Holstebro.

Barn:

I B 3 g (1)

Kristian Pilgaard Nielsen, født 27. juli 1981 i Holstebro.

I B 4

Agnes Margrethe Nielsen, født 14. marts 1921 i Stendis, Ryde sogn. Hun blev gift 16. december 1942 i Ryde kirke med gårdejer

Esper Meldgaard, født 27. august 1908 i Hogager, søn af Nekoline og Anton Meldgaard, Hogager, Borbjerg sogn.

Bopæl: Langgade 101, Hogager, Holstebro.

Børn:

I B 4 a

Linna Meldgaard, født 21. juni 1944 i Hogager, Borbjerg sogn. Hun blev gift med

Ejvind Sørensen, født 27. januar 1942, søn af Anna og Karl Sørensen, Hjerm.

Linna Sørensen er kontorassistent på konsulent Iversens Revisionskontor i Holstebro, og Ejvind Sørensen var skiltemaler. Han døde den 13. januar 1983 i Hjerm.

Bopæl: Engholm, Hvamvej 1, Hjerm.

Børn:

I B 4 a (1)

Bibbi Sørensen, født 4. juli 1963. Hun gik ud af skolen med 10. klasse, har taget HF

fra Nr. Nissum og har været et år i England.

I B 4 a (2)

Gitte Sørensen, født 11. august 1964, hun er færdig med 2 G fra Holstebro Gymnasium.

I B 4 a (3)

Helle Sørensen, født 17. december 1967. Hun er skoleelev.

I B 4 a (4)

Jannie Sørensen, født 29. januar 1975. Hun er skoleelev.

I B 4 a (5)

Dion Sørensen, født 12. juni 1976.

I B 4 b

Poul Meldgaard, født 10. oktober 1959 i Hogager, Borbjerg sogn. Han blev gift 23. august 1980 i Hogager kirke med

Elisabeth Sørensen født 26. august 1959, datter af Stinne og Karl Sørensen, Saustrup, Holstebro.

Poul Meldgaard tog realeksamen fra Skave Centralskole, og han var elev på Lægaard Landbrugsskole, før han i 1982 overtog fødegården i Hogager, Elisabeth Meldgaard er kontoruddannet.

Bopæl: Langgade 100, Hogager, Holstebro.

Barn

I B 4 b (1)

Allan Meldgaard, født 9. februar 1982.

I B 5

Anna Kirstine Nielsen, født 28. august 1922 i Stendis, Ryde sogn. Hun blev gift i 1945 med

Peder Poulsen, født i 1913 i Sevel, søn af Mathilde og Jens Rinde Poulsen, Sevel sogn. Han døde 1949 og blev begravet på Sevel kirkegård, kun 36 år gammel.

Barn:

I B 5 a

Ryan Pilgaard Poulsen, født 8. juli 1945. Han blev gift 26. marts 1975 på Holstebro Rådhus med

Ruth Krista Pedersen, født 20. december 1959 i Hogager, datter af Maja og Erland Pedersen, Hogager, Borbjerg sogn. Ryan P. Poulsen er bogholder og hans hustru Krista er lærer på Skave Centralskole.

Bopæl: Sveavej 21, Holstebro.

Barn:
I B 5 (1)
Iben Pilgaard Poulsen, født 2. august 1975
i Faaborg.

Anna Kirstine Poulsen blev gift anden gang i
1953 i Mejrup kirke med

Kristian Bay, født 20. juli 1917 i Mejrup, som
søn af Frederik Bay, Mejrup.
Dette ægteskab er barnløs.
Bopæl: Skivevej 78, Holstebro.

I B 6
Karen Nielsen født 10. december 1924 i Stendis,
Ryde sogn. Hun blev gift i Ryde kirke 5. februar
1947 med

Peder Wullum, født 9. januar 1918 i Hvam, søn
af Anine og Jens Wullum, Hvam ved Holstebro.
Bopæl: Stationsvej 74, Holstebro.

Børn:
I B 6 a
Jens Wullum, født 5. juli 1947 i Borbjerg
sogn. Han har bofællesskab sammen med

Marianne Olesen, født 6. maj 1950, datter af
Louise og Carl Kaalund Sørensen, Mejdal,
Holstebro. Jens Wullum er bogholder på Se-
vel Mølle og Marianne er syerske i Vinderup.
Bopæl: Solparken 34, Vinderup.

Børn:
I B 6 a (1)
Tina Wullum, født 27. maj 1973 på Hol-
stebro Centralsygehus. Hun er skoleelev.

I B 6 a (2)
Lotte Wullum, født 25. juli 1975 på Hol-
stebro Centralsygehus. Hun er skoleelev.

I B 6 b
Bodil Wullum, født 4. december 1958 i Bor-
bjerg sogn. Hun er ugift, syerske i Holstebro.
Bopæl: Ringparken 44, Holstebro.

Barn:
I B 6 b (1)
Dennis Wullum, født 15. maj 1972 i Hol-
stebro.

I B 6 c
Aase Wullum, født 19. februar 1950 i Bor-
bjerg sogn. Hun blev gift 16. marts 1978 på
Holstebro Rådhus med

Henry Larsen, født 17. april 1949, søn af Jo-
hanne Marie og Gustav Larsen, Hjerm.

Aase Wullum arbejder halvdags på »Metha
Vask« i Holstebro og Henry Larsen er slagte-
riarbejder på Holstebro Svineslagteri.
Bopæl: Ranunkelvej 1, Mejdal, Holstebro.

Børn:
I B 6 c (1)
Bitten Wullum Larsen, født 7. november
1969 i Holstebro.

I B 6 c (2)
Jimmy Wullum Larsen, født 22. januar
1975 i Holstebro.

I B 6 d
Marius Wullum, født 6. marts 1955 i Borb-
jerg sogn. Han har bofællesskab sammen
med

Lisbeth Nielsen, født 2. april 1953 i Ranum,
datter af Kirstine og Ekkart Nielsen, Vester-
led 10, Ranum.
Marius Wullum er postbud ved Holstebro
Postkontor, og Lisbeth Nielsen er pædagog.
Bopæl: Sønderparken 20, Holstebro.

I B 6 e
Hans Wullum, født 8. august 1960 i Holste-
bro. Han er ugift. Han er slagteriarbejder på
Holstebro Kreaturesportslagteri.
Bopæl: Tinggaarden 37, Holstebro.

I G
Karen Pilgaard Pedersen, født 20. november 1901 i
Djeld, Sevel sogn. Hun døde i 1902 og blev begravet
på Sevel kirkegård.

I D
Agnes Pilgaard Pedersen, født 14. april 1904 i
Djeld, Sevel sogn. Hun døde den 31. oktober 1975
på Sevel Alderdomshjem og blev begravet på Sevel
kirkegård.
Hun blev gift 16. april 1924 i Sevel kirke med

Johannes Lund, født 5. september 1886 i Mollerup,
søn af Anine og Christian Lund i »Kirkegaard«,
Mollerup på Mors. Han døde 4. marts 1968 og blev
begravet på Sevel kirkegård.
Agnes Lund gik i Nørstoft skole og blev den 14.
april 1918 konfirmeret i Ryde kirke, som ung var
Agnes pige i hjemmet og i 1924 blev hun gift med de-
res tjenestekarl Johannes Lund, efter deres giftemål
overtog de gården efter hendes forældre, som blev
boende på gården. Agnes Lund var en hjemmets
kvinde og meget dygtig både ude og inde, og mange
fine håndarbejder blev fremtryllet af hendes flittige
hænder, hjemmet var tillige meget gæstfrit og deres
to piger voksede op under gode og trygge kår. I 1959
afstod de gården til en datter og svigersøn og købte



*Karen, Agnes,
Anine og Johannes.*

hus i Sevel by, her døde Johannes Lund i 1968 og i 1971 flyttede Agnes Lund ind på Sevel Alderdomshjem, hvor hun døde i 1975.

Børn:

I D 1

Anine Lund, født 31. august 1924 i Djeld, Sevel sogn. Hun blev gift 19. marts 1953 i Sevel kirke med

Svend Egon Laursen, født 2. december 1921 i Djeld, Sevel sogn, søn af brugsforeningsuddeler Laust Laursen og hustru, Dagmar Frederiksen, Djeld. Han døde 19. december 1980 i Sevel og blev begravet på Sevel kirkegård, 59 år gammel. Anine Laursen havde som ung forskellige pladser i huset, bl.a. hos læge Welter, Sevel, Fly Brugsforening, ligesom hun også var et år i Norge.

Ninne og Svend Laursen købte i 1953 en købmandsforretning i Skive, som de drev indtil de i 1958 overtog uddelerpladsen i Djeld efter Svends afdøde far. Her var de indtil brugsen i november 1976 blev nedlagt. Derefter flyttede de ind i hendes afdøde forædres hus i Sevel.

Bopæl: Djeldvej 14, Sevel, Vinderup.

Børn:

I D 1 a

Alex Lund Laursen, født 7. september 1954 i Skive. Han har realeksamen fra Vinderup og student fra Holstebro Gymnasium. Han har været i praktik som læge i Sudan i en måned og et halvt år som distriktslæge i Nordsverige

i 1981. Fik i juni 1982 medicinsk embedseksamen og er nu ansat som læge på Marselisborg Hospital ved Århus.

I D 1 b

Annette Lund Laursen, født 20. juli 1961 i Djeld, Sevel sogn. Hun tog realeksamen fra Vinderup og studentereksamen fra Holstebro Gymnasium. I 1981 var hun et halvt år i England på handicaphjemmet »Le-cort« som sygehjælper, er for tiden på en vuggestue i Århus, men begynder som sygeplejeelev på Odense sygehus fra 1. september 1982.

I D 2

Anna Katrine Lund, født 9. september 1930 i Djeld, Sevel sogn. Hun blev gift 19. september 1959 i Sevel kirke med

Valdemar Tinggaard, født 23. november 1924 i Sevel, søn af gårdejer Henrik Tinggaard og hustru, Marie, i Tinggaard, Sevel sogn. Han døde 21. juli 1979 i Djeld og blev begravet på Sevel kirkegård, 55 år gammel.

Ved deres ægteskab overtog parret Annas fødehjem i Djeld, som var på ca. 40 tdr. land god jord.

Bopæl: Svendshedevej 7, Djeld, Vinderup.

Barn:

I D 2 a

Lilian Lund Tinggaard, født 12. oktober 1968 i Djeld, Sevel sogn. Hun er skoleelev.

II
Hans Christensen
OG
Oline Olesen
SAMT
deres efterkommere



Gården Jattrupshuse

II Hans Christensen og Oline Olesen

A.
Nielsine M. Christensen
Martin N. Mortensen

1. Hans Åge Mortensen

2. Ingrid Mortensen
Svend Aage Rusbjerg

Gunner Poulsen

- a. Karla M. Rusbjerg
Pedersen
- b. Jensine P. Rusbjerg
- c. Jens P. Rusbjerg
- d. Erling Rusbjerg
- e. Hans Poulsen

- 1) Palle Pedersen
- 2) Mie Pedersen

B.
Karen Christensen

C.
Maren K. Christensen
Kresten Bøndergaard

- 1. Ruth Bøndergaard
- 2. Kirstine O. Bøndergaard
- 3. Karen Bøndergaard

D.
Signe Christensen
Valdemar Mygind

1. Ella Mygind

2. Ragnhild Mygind
Erik N. Pedersen

3. Jens Peder Mygind

- a. Karen Marg. M. Pedersen
- b. Anna M. N. Pedersen
Finn Nielsen
- c. Annette N. Pedersen
Ingolf F. Hansen
- d. Lene N. Pedersen

- 1) Louise N. Nielsen

II Hans Christensen og Oline Olesen samt deres efterkommere

II

Hans Christensen, født 30. januar 1863 i Djeld, Sevel sogn. Han døde i Vinderup den 23. januar 1941 og blev begravet på Vinderup kirkegård. Han blev gift i Sevel kirke 19. oktober 1900 med:

Oline Olesen, født 11. maj 1879 i Søgaard, datter af Lars Chr. Olsen og hustru, Maren Catrine Jensen, gårdfolk i Søgaard.

Hun døde i Vinderup 17. april 1955 og blev begravet på Vinderup kirkegård.

Hans Christensen, der blev født 30. januar 1863, blev døbt i Sevel kirke 1. februar, båret af Ane Margrethe Eriksen, Godrum i Sahl, Ane Laursen i Djeld stod hos. Fadderne var: Gårdejer Anders Hansen, Djeld, Anders Christensen Ove, boelsmand i Jattrup og Jens Knudsen, husmand i Djeld. Han blev konfirmeret 8. april 1877 i Sevel kirke med karakter g x, for kundskab og mg for opførelse. Hans Christensen opholdt sig som barn og ung hjemme i faderens gård i Djeld, han var soldat i Viborg, havde også forskellige pladser ved landbruget i Salling. I 1900 overtog Hans Christensen ejendommen »Jattruphus« efter Niels Jensen og hustru, Sidsel Hansdatter, som var Hans' faster, begge hendes ægteskaber var barnløse.

Olie og Hans Christensens datter, Signe, fortæller følgende:

Der var vist ikke tale om nogen købesum, men Hans skulle svare aftægt til Sidsel Marie og Niels Jensen, aftægtskontrakten er desværre bortkommet, men de var nogle gode aftægtsfolk.

I vort hjem var arbejde og sparsommelighed sat i højsædet, vi fik tidligt lært at bestille noget. En god støtte havde mor i Sidsel Marie, hun var som en kærlig bedstemor for os fire piger. Mor savnede hende meget og talte altid med stor taknemlighed om hende, jeg kan desværre ikke huske hende, jeg var jo kun to år gammel da hun døde i 1911.

Da Hans Christensen overtog Jattruphus, arvede han også tilnavnet »Ove« efter forgængeren. Hans Ove og Oline solgte Jattruphus i 1940 og flyttede til Vinderup, hvor Hans Ove døde 23. januar 1941.

Sidsel Hansdatter døde som omtalt i Jattruphus i 1911 som aftægtskone, hun opbevarede en del gamle ting som havde tilhørt slægten, der var f.eks. en Gulddukat fra hendes fader, Hans Christensens (føromtalte) soldatertid i Frankrig, der er også andre mønter af forskellige størrelser, gamle andagtsbøger, to sølvskeer med årstal 1781 indgraverede, samt bogstaver. Efter årstallet skal vi have dem ført tilbage til Sidsel Marie Hansdatters bedsteforældre, Anders Christensen og Else Marie Ellermann i gården Neder Saustrup i Salling, disse ting opbevares stadig i familiens eje.

Jattruphus blev for nogle år siden nedlagt som landbrug, den sidste køber var kunst- og kirmemaler Ernst Trier, han solgte landbrugsjorden fra og brugte stuehuset til sommerbolig.



Hans og Oline med børnene fra venstre: Karen, Signe, Kathrine og Marie.

Hans Christensen og Oline Olesens efterkommere

Børn:

II A

Nielsine Marie Christensen, født 10. maj 1901 i Jattrup, Sevel sogn. Hun døde i 1972 og blev begravet på Ørslevkloster kirkegård. Hun var gift med

Martin Nicolai Mortensen, født 29. marts 1889. Han var fisker og var fra Hald ved Højslev. Han døde 11. november 1939, og blev begravet på Ørslevkloster kirkegård.

Børn:

II A 1

Hans Aage Mortensen, født 22. februar 1931.

Han fulgte i faderens spor og blev fisker ved Skagen.

II A 2

Ingrid Mortensen, født 11. august 1932. Hun blev gift med

Svend Aage Rusbjerg.

Børn:

II A 2 a

Karla Marie Rusbjerg, født 2. februar 1954. Hun er gift **Pedersen**. Kontorassistent på Skive Politikontor.

Børn:
II A 2 b (1)
Palle Pedersen, født 28. januar 1977.

II A 2 b (2)
Mie Pedersen, født 25. marts 1980.

II A 2 b
Jensine Hanne Rusbjerg, født 30. marts 1955.
Hun er sygehjælper på et plejehjem i Sønderjylland.

II A 2 c
Jens Peder Rusbjerg, født 3. juli 1958.

II A 2 d
Erling Rusbjerg, født 5. september 1959.

Ingrid Mortensen og Svend Aage Rusbjergs ægteskab blev opløst og Ingrid blev senere gift med chauffør

Gunnar Poulsen, de bor i Jegerup i Sønderjylland.

Barn:
II A 2 e
Hans Poulsen, født 8. december 1974.

II B
Karen Christensen, født 3. september 1903 i Jattrup, Sevel sogn. Hun var ugift og døde på Viborg sygehus 13. marts 1944 og blev begravet på Vinde-rup kirkegård, ved siden af sin far og mor.

II C
Maren Katrine Christensen, født 25. september 1906 i Jattrup, Sevel sogn. Hun blev gift med

Kresten Bøndergaard, og boede i »Øster Lysbjerg« i Mejrup, de flyttede siden til Idom. Kresten Bøndergaard døde i april 1981.

Børn:
II C 1
Ruth Bøndergaard, hun bor i Måbjerg.

II C 2
Kirstine Oline Bøndergaard, hun bor i Funder.

II C 3
Karen Bøndergaard, hun bor i Give.

II D
Signe Christensen, født 4. april 1909 i Jattrup, Sevel sogn. Hun blev gift med

Valdemar Mygind, født 1899 i Mogenstrup, Sevel sogn, søn af lærer Jens Peder Mygind, der var lærer i Mogenstrup fra 1895 - 1913.
Valdemar Mygind døde 7. juli 1968 i Geddal og blev begravet på Ejsing kirkegård. Signe og Valdemar Mygind havde en landejendom i Geddal i Ejsing, hvor Signe stadig bor hos sønnen Jens Peder Mygind, der overtog ejendommen i 1980.

II D 1
Ella Mygind, født 20. marts 1932 i Geddal, Ejsing sogn. Hun er ugift og bor i Assens på Fyn.

II D 2
Ragnhild Mygind, født 28. august 1934 i Geddal, Ejsing sogn. Hun er gift med

Erik Nellemann Pedersen, født 7. august 1917. han er gårdejer og de bor i Gislev på Fyn.

Børn:
II D 2 a
Karen Margrethe Mygind Pedersen, født 15. oktober 1952 i Gislev. Hun er ugift og bor i Odense, hun er kontorassistent i forsikrings-selskabet Hånd i Hånd.

II D 2 b
Anna Marie Nellemann Pedersen, født 21. januar 1954 i Gislev. Bofælleskab med

Finn Nielsen, og de har datteren

II D 2 b (1)
Luise Nellemann Nielsen.

II D 2 c
Annette Nellemann Pedersen, født 6. oktober 1957 i Gislev. Hun er lærerstuderende, og blev gift 10. oktober 1981 med

Ingolf Filt Hansen.

II D 2 d
Lene Nellemann Pedersen, født 15. februar 1964 i Gislev. Hun er hjemme.

II D 3
Jens Peder Mygind, født 3. juli 1949 i Geddal, Ejsing sogn. Han er ugift. Og han overtog gården i 1980 efter sin mor, som stadig bor hos ham, han har lejet jorden ud og arbejder selv på Metallic i Skive.

III

Peder Christensen

III

Peder Christensen, født 24. september 1864 i Djeld, Sevel sogn. Han blev døbt 25. september i Sevel kirke, båret af Sidsel Marie Hansdatter og tjenestepigen hjemme i Godrum, Margrethe Katrine Friksen stod hos. Fadderne var: Boelsmand Anders Christensen i Jattruphus, gårdejer Anders Hansen, Djeld og tjenestekarl Jens Christensen, Godrum. Peder Christensen døde 22. oktober 1866 og blev begravet på Sevel kirkegård 2 år gammel.

IV

Ane Johanne Christensen

OG

Søren Sørensen

IV

Ane Johanne Christensen, født 4. juli 1866 i Djeld, Sevel sogn. Hun døde i Vinderup. Hun blev gift 30. oktober 1894 i Sahl kirke med enkemand

Søren Sørensen, født 9. november 1847 i Søndbjerg på Thyholm. Han var søn af gårdmand Søren Nielsen og hustru, Maren Jensen i Søndbjerg på Thyholm. Han døde i Vinderup 1930 og blev begravet på Vinderup kirkegård, 84 år gammel.

Ane Johanne Christensen blev døbt 8. juli 1866 i Sevel kirke, båret af tjenestepige Ane Margrethe Eriksen, Sahl, og gårdkone Bodil Marie Nielsdatter stod hos. Fadderne var: gårdejer Anders Hansen, Djeld,

indsidder Niels Hansen, Djeld og boelsmand Niels Jensen, Jattrup, Sevel sogn.

Hun blev konfirmeret 24. april i Sevel kirke med karakter mg både for kundskab og opførsel.

Forloverne ved Johanne og Søren Sørensens bryllup var: Mads Chr. Johansen, Svenstrupmark og gårdejer Christen Hansen, Djeld.

Søren Sørensen var første gang gift med Maren Cathrine Johansen, der døde i Bjerregaard, Sahl sogn den 3. april 1887. Der var ingen børn, hverken i første eller andet ægteskab, men de havde vist et plejebarn.

Og i 1907 solgte de gården »Bjerregaard« i Svenstrup for 27.000 kr. og flyttede derefter til Vinderup, hvor de begge døde.



*Johanne og Søren
Bjerregaard.*

V

Peder Christensen

V

Peder Christensen, født 13. januar 1869 i Djeld, Sevel sogn. Han blev døbt i Sevel kirke 17. januar, båret af Bodil Marie Nielsdatter og pigen Ane Laursen i Djeld stod hos. Fadderne var: gårdejer Anders Hansen, Djeld, boelsmand Niels Jensen, Jattrup og husmand Niels Hansen, Djeld.

Han døde 30. april 1876 i Djeld, og blev begravet på Sevel kirkegård, 7 ¼ år gammel (dødsårsag var hjernebetændelse).

VI
Ane Cathrine Christensenn
OG
Jens Christian Christensen
SAMT
deres efterkommere



Ane Cathrine og Jens Chr. Christensen.

A.
Anne M. Christensen

B.
Kresten N. Christensen

C.
Karen Christensen
Niels J. Meldgaard

1. Anna Marie Meldgaard
Jens Peder Hedegaard

a. Niels Ivan Hedegaard
Bodil Katborg

1) Flemming Hedegaard
2) Mette Hedegaard
3) Marie Hedegaard

b. Holger Hedegaard
Karen M. Kirkegaard

1) Tina Hedegaard
2) Gert Hedegaard
3) Lisbet Hedegaard

c. Karen Marie Hedegaard
Kristen Katborg

1) Uffe H. Katborg
2) Pia H. Katborg

d. Kristian Hedegaard
Else M. Trabjerg

1) Søren T. Hedegaard
2) Hanne T. Hedegaard

e. Bodil Hedegaard
Svend Refsgaard

1) Per Refsgaard
2) Michael Refsgaard

f. Ole Hedegaard

D.
Kresten N. Christensen

E.
Margrethe Christensen

1. Jens Chr. Nielsen
Ingrid Larsen

a. Margit Nielsen
Mogens Chneider

1) Ricco Chneider

2. Knud Nielsen
Anna M. Hedegaard

a. Bjarne Nielsen
b. Helle Nielsen
c. Lene Nielsen
d. Kirsten Nielsen

F.
Kristine Christensen
Kristian Nielsen

3. Frode Nielsen
Rita Tarbensen

a. Annette Nielsen
b. Kirsten Nielsen
c. Lis Nielsen
d. Christian Nielsen
e. Bente Nielsen

4. Stig Nielsen
Vibeke Foldager

a. Mette Nielsen
b. Kirstine Nielsen

G.
Jens Christensen
Thora A. Pedersen
Ane Margrethe Jensen

1. Elly K. Christensen
Viggo Jørgensen

a. Vibeke Jørgensen
b. Jan Jørgensen
Dorthe H. Jensen

1) Thorbjørn H. Jørgensen

2. Johanne R. Christensen
Tage Østergaard

a. Jens P. Østergaard
b. Marianne Østergaard

H.
Margrethe Christensen

VI Ane Cathrine Christensen og Jens Christian Christensen samt deres efterkommere

VI

Ane Cathrine Christensen, født 7. marts 1871 i Djeld, Sevel sogn. Hun døde i Sdr. Hvam, Borbjerg sogn, 4. november 1925. Og hun blev gift 25. juni 1893 i Sevel kirke med

Jens Chr. Christensen, født 3. maj 1858 i Trabjerg, Borbjerg sogn. Han var søn af gårdmand Christen Jensen Maigaard og hustru, Bodil Marie Mouritsen i Trabjerg, Borbjerg sogn. Og han døde i Sdr. Hvam, Borbjerg sogn, 9. august 1919.

Ane Cathrine Christensen blev ved dåben i Sevel kirke den 12. marts 1871 båret af pigen Ane Kjeldsen i Sahl og pigen Margrethe Erikssen stod hos. Fadderne var: gårdejer Anders Hansen, Djeld, bo-

elsmand Søren Chr. Nielsen, Godrum, Sahl sogn og boelsmand Niels Jensen, Jattrup Sevel sogn.

Hun blev konfirmeret i Sevel kirke 12. april 1885 med karakter mg både for kundskab og opførsel. Datteren Margrethe fortæller følgende om sit hjem: Far var 35 år og mor 22, da de blev gift. De købte en ejendom i Sdr. Hvam, Borbjerg sogn på 13 tdr. land og gamle bygninger, som de senere fornyede, prisen var 6.000 kr. Der havde vi seks børn et godt og trygt hjem (der har været to mere, de døde som tre-årige). Vi lærte arbejdets glæde og levede med i alt - i arbejdet og hyggen om aftenen ved petroleumslampen, det glemmer man aldrig. Der var ikke rigdom, men sandelig heller ikke armød. Vi manglede ikke noget af det nødvendige.



*Øverst fra venstre:
Marie, Kresten, Stinne, Karen.
Nederst: Cathrine,
Jens, Margrethe, Jens Chr.*

Ane Cathrine Christensen og Jens Christensens efterkommere

Børn:

VI A

Anne Marie Christensen, født 12. december 1894 i Borbjerg sogn. Hun døde 6. juli 1945, 51 år gammel. Hun var ugift og havde som ung forskellige pladser i huset, således som 20-årig var hun husbestyrerinde hos købmand Jens Thomsen i Hvam, men efter hans død, tjente hun på gården »Stokvad« i Tvis, og hos lærer Niels Hougaard i Haslev. De sidste to år hun levede, var hun stærkt svækket efter hjerneblødninger.

VI B

Kristen Nørgaard Christensen, født 25. januar 1896 i Borbjerg sogn. Han døde 17. maj 1899, 3 år gammel.

VI C

Karen Christensen, født 15. maj 1898 i Borbjerg

sogn. Hun døde 16. juli 1959 i »Østergaard«, Sevel skovby, og blev begravet på Sevel kirkegård.

Hun blev gift 12. maj 1921 i Borbjerg kirke med

Niels Jensen Meldgaard, født 11. juni 1895 i Trabjerg, Borbjerg sogn, søn af Johanne Marie og Anders Meldgaard, »Meldgaard« i Trabjerg. Han døde 22. oktober 1967 og blev begravet på Sevel kirkegård.

De købte ejendommen »Lille Godrum« i Sahl, det var en ældre ejendom og i 1924 byggedes nyt kostald, og i 1930 nyt stuehus, ejendommen var på 12 tdr. land og det blev drevet mønsterværdigt. Karen og Niels fulgte godt med i tidens spørgsmål. Niels Meldgaard deltog i husmandsbevægelsens arbejde - der lød mottoet: »billig korn«. I 1932 var Niels kørende til Vinderup og Foderstofhandleren tilbød russisk rug for 5 kr. pr. tdr. og Niels købte 6 tdr. På vejen hjem kom han til at tænke - billig korn -



Karen Christensen og Niels Meldgaard med datteren Marie.

så er min avl jo næsten ingen ting værd, det kan bønderne ikke leve af, han gjorde op med husmansbevægelsen.

I 1957 solgte de gården til Karens søstersøn, Jens Kr. Nielsen på grund af Karen Meldgaards svagelighed efter hjerneblødning, de flyttede da op til deres eneste datter og svigersøn, som bor i »Østergaard« i Sevel skovby, her døde Karen i 1959 og hendes mand Niels Meldgaard i 1967.

Barn:

VI C 1

Anna Marie Meldgaard, født 21. april 1924 i »Lille Gudrum«, Sahl sogn.

Hun blev gift 5. maj 1948 i Sevel kirke med

Jens Peder Halkjær Hedegaard, født 6. november 1924 i »Store Hedegaard« i Borbjerg sogn, som søn af Marie og Niels Hedegaard.



Bagest fra venstre: Kristian Holger, Niels, Ivan, ole. Foran: Marie, Bodil og Jens Peder.

De købte i 1948 gården »Østergaard« i Sevel skovby, som var på 60 tdr. land med ældre bygninger, senere købtes 15 tdr. land til, og 20 tdr. land er forpagtet, nogle år efter. Der byggedes ny lade og svinestald i 1952, kostald 1975 og ombygning af stuehuset 1976. Gården drives som alsidig landbrug med kreaturer og grise.

Jens Peder var formand i Sevel Ungdomsforening i 10 år, han var leder af gymnastikken og fulgte godt med i sognets begivenheder, i 1962 blev han valgt ind i sognerådet og har været der siden, efter sammenlægning af Sevel, Sahl, Ejning, Ryde og Handbjerg, til Vinderup kommune var han i perioden 1974-1978 borgmester, og i 1981 blev han valgt ind i amtsrådet, hvorefter han holdt op som medlem af kommunalrådet.

I ægteskabet er der seks børn, der er vokset op i hjemmet, hvor også bedsteforældrene, Karen og Niels Meldgaard, boede fra 1957-1967, der var stor husholdning den gang, 12 daglige personer, når der var flest.

Børn:

VI C 1 a

Niels Ivan Hedegaard, født 12. marts 1949 i »Østergaard«, Sevel skovby, Sevel sogn.

Han blev gift 8. april 1972 i Vind kirke med

Bodil Katborg, født 15. februar 1950 i Hedegaard, Vind sogn, datter af Marie og Kristian Katborg. Niels Ivan Hedegaard købte i februar 1972 gården »Nysted« i Vemb, der er på 90 tdr. land og drives som kvægbrug, der er bygget nyt stald.

Børn:

VI C 1 a (1)

Flemming Hedegaard, født 24. oktober 1973.

VI C 1 a (2)

Mette Hedegaard, født 28. december 1975.

VI C 1 a (3)

Marie Hedegaard, født 23. oktober 1977.

VI C 1 b

Holger Hedegaard, født 12. oktober 1950 i »Østergaard« Sevel skovby, Sevel sogn.

Han blev gift 12. september 1975 i Vind kirke med

Karen Margrethe Kirkegaard, født 4. april 1950, datter af Ingeborg og Anders Kirkegaard, »Kirkegaard« i Vind. Holger Hedegaard hjalp til i hjemmet »Østergaard« indtil han i 1977 købte gården »Mosevang« i Her-

rup på 45 tdr. land, den var da tom, både for avl og besætning, i dag er der 45 malkekøer og der er bygget nyt stald.

Børn:

VI C 1 b (1)

Tina Hedegaard, født 22. marts 1976.

VI C 1 b (2)

Gert Hedegaard, født 5. oktober 1977.

VI C 1 b (3)

Lisbeth Hedegaard, født 3. marts 1982,

VI C 1 c

Karen Marie Hedegaard, født 19. april 1952 i »Østergaard«, Sevel skovby, Sevel sogn. Hun blev gift i Sevel kirke 21. juli 1973 med

Kristen Katborg, »Hedegaard« i Vind (således dobbelt svogerskab med Bodil og Niels Ivan Hedegaard).

De købte hus i Bur 1973. Karen Marie Katborg har kontorarbejde på musikskolen i Holstebro og Kristen Katborg arbejder på Vemb Foderstoflager.

Børn:

VI C 1 c (1)

Uffe Hedegaard Katborg, født 6. maj 1975.

VI C 1 c (2)

Pia Hedegaard Katborg, født 11. april 1979.

VI C 1 d

Kristian Hedegaard, født 11. april 1953 i »Østergaard« Sevel skovby, Sevel sogn. Han blev gift 2. oktober 1976 i Borbjerg kirke med

Else Marie Trabjerg, født 6. januar 1955, datter af Edith og Laust Trabjerg »Kyllinghus« i Borbjerg sogn. De var bestyrerpar på »Grundsgaard« på Jegindø indtil de i 1977 købte »Aagaarden« i Mogenstrup på 70 tdr. land, den drives med svineproduktion, der er nye bygninger.

Børn:

VI C 1 d (1)

Søren Trabjerg Hedegaard, født 27. febr. 1978.

VI C 1 d (2)

Hanne Trabjerg Hedegaard, født 29. april 1980.

VI C 1 e

Bodil Hedegaard, født 21. december 1955 i »Østergaard« Sevel skovby, Sevel sogn. Hun blev gift i Sevel kirke 17. juli 1976 med

Svend Refsgaard, født 7. maj 1950, som søn af Ella og Palle Refsgaard, Skave, Borbjerg sogn.

I 1976 købte de »Sønderlund gamle Smedie« i Måbjerg. Bodil Refsgaard er kontorassistent på Landboforeningskontoret i Holstebro og Svend Refsgaard er udlært tømrer.

Børn:

IV C 1 e (1)

Per Refsgaard, født 28. december 1977.

VI C 1 e (2)

Michael Refsgaard, født 11. maj 1981.

VI C 1 f

Ole Hedegaard, født 31. december 1958 i »Østergaard«, Sevel skovby, Sevel sogn. Han er ugift og udlært mekaniker, han begyndte 1. juni 1981 som fængselsbetent i Horsens.

VI D

Kresten Nørgaard Christensen, født 31. juli 1900 i Borbjerg sogn. han døde 22. februar 1971 i Borbjerg.

Kresten Nørgaard var ugift. Efter sin far, Jens Chr. Christensens død, var han bestyrer for sin mor på ejendommen i Sdr. Hvam.

Kresten var værd at besøge, hans lune gemyt satte sit præg på det selskab han var iblandt. Han havde den glæde at få en husbestyrerinde, som havde en lille dreng, der voksede op i hjemmet, han var Kresten Nørgaards ét og alt, da han holdt meget af børn.

I 1960 solgte han ejendommen i Hvam og byggede hus i Borbjerg Kirkeby og her døde han i 1971.

VI E

Margrethe Christensen, født 9. maj 1902 i Hvam, Borbjerg sogn. (Tvilling til VI F). Hun døde 15. november 1905, 3 år gammel.

VI F

Kristine Christensen, født 9. maj 1902 i Hvam, Borbjerg sogn. Hun blev gift 17. juni 1927 i Borbjerg kirke med

Kristian Nielsen, født 13. september 1898, søn af Niels Peder Nielsen og hustru, Ane Margrethe Nielsen. Kristine og Kristian Nielsen købte gården »Vester Bøggild« i Borbjerg sogn, det var gamle bygninger, men det lykkedes dem med tiden at få alle længerne bygget op, stuehus i 1930, kostald i 1939 og la-

den i 1950, den drives nu videre af sønnen, Frode Nielsen, som overtog den i 1961. Stinne og Kristian Nielsen købte da hus i Holstebro, men er nu, på grund af svagelighed, flyttet ind på plejehjemmet »Birkhøj« i Holstebro.

Børn:

IV F 1

Jens Chr. Nielsen, født 19. august 1928 i Vester Bøggild, Borbjerg sogn. Han døde i 1958 i Godrum, Sahl sogn. Han blev gift i Handbjerg kirke 29. december 1950 med

Ingrid Larsen, født 22. juni 1930, datter af Else og Anders Rusbjerg i Handbjerg.

Ægteparret købte i 1951 ejendommen »Lille Godrum« i Sahl sogn af Karen og Niels Meldgaard.

Børn:

VI F 1 a

Margit Nielsen, født 31. marts 1951. Hun er damefrisør, og gift med

Mogens Chneider, Hadsten.

Barn:

VI F 1 a (1)

Ricco Chneider, født 7. november 1974.

VI F 2

Knud Nielsen, født 15. januar 1932 i Vester Bøggild, Borbjerg sogn. Han blev gift i Borbjerg kirke 15. maj 1957 med

Anna Marie Hedegaard, født 12. juli 1935, datter af Marie og Jens Chr. Hedegaard »Lille Hedegaard« i Borbjerg.

Anna Marie og Knud Nielsen købte en landejendom i Ørum ved Viborg. De har nu solgt denne og bygget hus i Ørum, hvor Knud Nielsen arbejder med tømrerfaget og hans hustru, Anna Marie er hjemmehjælper.

Børn:

VI F 2 a

Bjarne Nielsen, født 27. marts 1960. Han er student.

VI F 2 b

Helle Nielsen, født 7. december 1961. Hun døde i 1974 efter et færdselsuheld kun 13 år gammel.

VI F 2 c

Lene Nielsen, født 16. juli 1967.

VI F 2 d

Kirsten Nielsen, født 26. februar 1978.

VI F 3

Frode Nielsen, født 3. august 1935 i Vester Bøggild, Borbjerg sogn. Han blev gift 4. november 1961 i Rind kirke med

Rita Tarbensen, født 18. maj 1941, datter af Karoline og Jens Tarbensen, Lind.

Ægteparret overtog fødegården »Vester Bøggild« som nu drives med svineproduktion og blå-ræve.

Børn:

VI F 3 a

Annette Nielsen, født 7. oktober 1962.

VI F 3 b

Kirsten Nielsen, født 21. august 1964.

VI F 3 c

Lis Nielsen, født 8. februar 1967.

VI F 3 d

Christian Nielsen, født 20. april 1968.

VI F 3 e

Bente Nielsen, født 27. juli 1972.

VI F 4

Stig Nielsen, født 30. august 1944 i Vester Bøggild, Borbjerg sogn. Han blev gift 11. august 1973 i Aulum kirke med

Vibeke Foldager, født 8. maj 1948, datter af Ella og Kristian Foldager, Aulum.

Stig Nielsen er el-installatør og købte Skave El-forretning, hvor der er 10 mand i arbejde, og hans hustru er damefrisør, og passer stadig sin salon i Aulum.

Børn:

VI F 4 a

Mette Nielsen, født 6. maj 1976.

VI F 4 b

Kirstine Nielsen, født 3. marts 1979.

VI G

Jens Christensen, født 23. august 1904 i Sdr. Hvam, Borbjerg sogn.

Han døde 24. december 1981 i Sahl og blev begravet på Sahl kirkegård.

Han blev gift i Sevel kirke 21. september 1930 med

Thora Augusta Pedersen, født 13. juli 1907, datter af landmand Marinus Pedersen og hustru, Mette Johanne Laursen, i Hjerm. Hun døde 31. august 1962 i Sahl.

Jens Christensen blev gift anden gang den 14. marts 1964 i Sevel kirke med

Ane Margrethe Jensen, datter af købmand Jens Jensen og hustru, Jensine Laursen, Linde i Sahl sogn.

Jens Christensen var tømrer i Sahl. Der var to børn i første ægteskab.

VI G 1

Elly Kathrine Christensen, født 6. august 1931 i Sahl. Hun blev gift i Sevel kirke 8. august 1953 med

Viggo Jørgensen, født 18. maj 1927 i Sindbjerglund, Lindved ved Vejle, som søn af Hans Jørgensen og hustru, Nielsine Kristine Jørgensen, Sindbjerg. Viggo Jørgensen er overlærer og bor: Nørre Allé 10, 7570 Vemb.

Børn:

VI G 1 a

Vibeke Jørgensen, født 16. december 1954 i Skive.

VI G 1 b

Jan Jørgensen, født 4. juni 1954 i Skive. Han har bofællesskab med stud. med.

Dorte Håck Jensen, født 2. december 1956, datter af Tage Jensen og hustru, Hanne Håck Jensen i Mejrup, 7500 Holstebro.

Barn:

VI G 1 b (1)

Thorbjørn Håck Jørgensen, født 17. januar 1980.

Bopæl: Aldersrovej 9, 8200 Århus N.

VI G 2

Johanne Ruth Christensen, født 22. marts 1936 i

Sahl. Hun blev gift 22. november 1958 i Sahl kirke med

Tage Østergaard, født 8. maj 1931, søn af restauratør Peder Chr. Østergaard og hustru, Jenny Hesselbjerg Jensen. Tage Østergaard er elektriker og hans hustru Ruth er sygeplejerske.
Bopæl: Åglimt 21 A, 7500 Holstebro.

Børn:

VI G 2 a

Jens Peder Østergaard, født 16. marts 1961 i Holstebro.

VI G 2 b

Marianne Østergaard, født 21. juli 1964 i Holstebro.

VI H

Margrethe Christensen, født 19. januar 1910 i Sdr. Hvam, Borbjerg sogn. Hun er ugift. Margrethe Christensen blev allerede som 17-årig mærket af sygdom, tuberkulose i hoften, og var flere gange på Rigshospitalet i København, men hun er i besiddelse af et godt humør og et lyst livssyn, dette har sikkert hjulpet hende over meget. Hun havde i nogle år en lille trikotageforretning i Hvam Mejeriby, men da hun altid har været meget glad for børn og hendes ønskedrøm var, at blive lærerinde, begyndte hun at læse på Nr. Nissum Seminarium. Hun havde igen en sygdomsperiode, to hjerneblødninger, men fik dog sin eksamen i 1941. Derefter var hun lærerinde i Hansted ved Horsens og senere i Hadsten. Hun har stor fortællerevne og kan få børnene til at lytte. Hun bor nu i pensionistbolig i Hadsten og mange kommer ind og aflægger et lille visit hos hende.

Bopæl: Hadbjergvej 14 B, 8370 Hadsten.

VII
Ane Margrethe Christensen
OG
Nicolai Augustinussen
SAMT
deres efterkommere



Grethe Augustinussen, Vinderup

VII Ane Margrethe Christensen og Nicolai Augustinussen

A.
August Augustinussen
Maja Elfrida Gjerulff
Kamma Zwick

1. Grete Augustinussen
Poul Andreasen

B.
Agnete Augustinussen
Aage Linde

1. Tage Linde
2. Svend Linde
Rita Albertsen

a. Maiken Linde
b. Anja Linde

VII Ane Margrethe Christensen og Nicolai Augustinussen samt deres efterkommere

VII

Ane Margrethe Christensen, født 6. april 1873 i Djeld, Sevel sogn. Hun døde i Vinderup den 7. juni 1959 og blev begravet på Vinderup kirkegård. Hun blev gift 27. maj 1898 i Sevel kirke med

Nicolai Augustinussen, født 10. juni 1870 i Fjelstervang, søn af husmand Augustinus Jensen og hustru, Ane Margrethe Ottosen, Fjelstervang, Vorgod sogn.

Han døde i Vinderup 2. april 1956, begravet på Vinderup kirkegård.

Ane Margrethe Christensen blev døbt 10. april 1873 i Sevel kirke, båret af pigen Ane Margrethe Jensen, Djeld og pigen Mette Cathrine Nielsen, Djeld stod hos. Fadderne var: gårdejer Anders Hansen og boelsmand Niels Hansen af Djeld og boelsmand Niels Jensen, Jattrup.

Hun blev konfirmeret 17. april 1887 i Sevel kirke med karakter mg ÷ for kundskab og mg for opførelse.

Ane Margrethe og Nicolai Augustinussen boede den første tid efter deres ægteskab i Øse ved Varde,

her blev sønnen August født, kort efter flyttede de til Vinderup, hvor Augustinussen drev en skomagerforretning med værksted i mange år, og han var en meget solid og agtet skomager.
Bopæl: Søndergade, Vinderup.



Grethe og Nicolai Augustinussen med sønnen August.

Ane Margrethe Christensen og Nicolai Augustinussens efterkommere

Børn:

VII A

August Augustinussen, født 23. oktober 1900 i Øse ved Varde. Han døde 31. okt. 1968 i Gørlev og blev begravet på Gørlev kirkegård. Og han blev gift 30. oktober 1927 i Holmens kirke i København med

Maja Elfrida Gjerulff, født 16. april 1902 i København, datter af Petrea og Wilhlem Gjerulf.

August Augustinussen, der var født i Øse ved Varde, havde sin barndom i Vinderup, hvor han også gik i skole og blev konfirmeret. Han tog dyrlægeeksamen i 1926 fra Landbohøjskolen i København, efter endt eksamen var han assistent hos dyrlæge Ejskær i Vinderup, indtil han i 1927 nedsatte sig som dyrlæge i Havdrup på Sjælland, her var han dyrlæge til 1945, hvorefter han flyttede til Slagelse og senere til Gørlev. Her var han til sin død i 1968. Han var gift to gange, første ægteskab blev opløst i 1945 og han blev gift anden gang 29. december 1957 med **Kamma Zwick**, der også var fra København. Hun døde 13. oktober 1981 og blev begravet på Gørlev kirkegård.

I første ægteskab var der datteren

VII A 1

Grete Augustinussen, født 2. maj 1931 i Havdrup. Hun blev gift den 3. april 1955 i Grundtvigskirken i København, med



Grete imellem hendes far og farmor.

Poul Andreasen, født 15. juni 1924 i Havdrup. Grete Andreasen fortæller følgende: Jeg gik i skole i Havdrup, derefter på Roskilde Katedral-skole, hvorfra jeg i 1951 blev student. Derefter blev jeg assistent i Finansministeriet. Min mand, Poul Andreasen, gik også i skole i Havdrup, hvorefter han fortsatte på Haslev Gymnasium, herfra blev han i 1944 student. Han har siden 1951 været ansat i IBM (International Business Machines) og er i dag afdelingschef samme sted. I perioden fra 1956-1958 var vi bosat i Cairo, hvor Poul Andreasen også arbejdede for IBM. Vi boede i Hvidovre både før og efter vort ophold i Cairo, men i 1963 købte vi hus i Fløng, hvor vi stadigvæk bor. Grete Andreasen har siden 1965 været hjemmegående husmoder og ikke haft job udenfor hjemmet. Ægteskabet er barnløst.
Bopæl: Snebærvej 6, Fløng, 2640 Hedehusene.

VII B

Agnete Augustinussen, født 4. januar 1908 i Vinderup. Hun blev gift den 22. august 1937 i Vinderup kirke med

Aage Linde, født 1. september 1910 i Djeld, Sevel sogn, søn af Mads Linde og hustru, Kirsten Marie, de havde en snedker og tømmerforretning i Djeld og Aage Linde blev uddannet som tømmer hos sin fader. Senere arbejdede han i mange år på B&O i Struer, hvor han var værktøjsfører. Han døde 20. maj 1967 i Vinderup og blev begravet på Vinderup kirkegård.

Hans hustru, **Agnete Linde**, bor nu på Plejehjemmet i Vinderup på grund af sygdom.

VI B 1

Tage Linde, født 28. januar 1942 i Vinderup. Efter syv års skolegang i Vinderup, var han fire år i lære som maskinarbejder på B&O i Struer. De sidste 10 år har han sejlet med forskellige danske rederier. Tage Linde er ugift.
Bopæl: Søndergade 22, Vinderup.

VII B 2

Svend Linde, født 15. august 1947 i Vinderup. Han blev gift 3. juli 1976 i Skæve kirke (Vendsyssel) med

Rita Albertsen, født 28. juli 1953 i Hørby (Vendsyssel), datter af Valdemar Andreas Albertsen og hustru, Magda Kristensen. Svend Linde kom efter 10 års skolegang i Vinderup, i lære fire år som maskinarbejder hos B&O i Struer, studerede derefter i tre år til maskintekniker, hvorefter han i fire år havde arbejde hos El-Smith i København, og har siden været ansat hos B&O i Struer som konstruktør.
Bopæl: Ternevej 15, Bremdal, Struer.

Børn:

VII B 2 a

Maiken Linde, født 23. juli 1976.

VII B 2 b

Anja Linde, født 5. april 1979.

VIII
Anders Christensen
OG
Thomassine Jensen
SAMT
deres efterkommere



Thomassine og Anders Christensen

A.
Karen Christensen

1. Ebba Christensen
Joseph Josephsen

a. Anna Marie Josephsen
b. Søren Josephsen

2. Thomas Christensen
Karen Bøge Pedersen

a. Tove Christensen
Søren Andersen
b. Esther Christensen
Johannes Breinholt

1) Thomas Andersen

B.
Chresten Christensen
Marie Kristiansen

3. Anders H. Christensen
Edith Nielsen

a. Poul Christensen
b. Mona Christensen
c. Frank Christensen
d. Rikke Christensen

4. Doris Christensen
Ove Jacobsen

a. Hanne Jacobsen
b. Laust Jacobsen
c. Lene Jacobsen

5. Jens Christensen
Jytte Provstgaard

a. Jan P. Christensen
b. Jesper Christensen

6. Mary Christensen

7. Bo Christensen
Gerda Rønde

C.
E. Kirstine Christensen
Peder Hedegaard

1. Jens Hedegaard

a. Sonja H. Jensen
Erik Kabus

1) Anne Kabus
2) Martin Kabus
3) Simon Kabus

2. Else Hedegaard
Mads H. Jensen

b. Bjarne Hedegaard
Ida Bendtsen

1) Jonas Hedegaard

c. Henrik Hedegaard

3. Thora Hedegaard
Christen Hansen

a. Esper H. Hansen
b. Bodil H. Hansen

4. Inga M. Hedegaard
Daniel Kristensen

a. Lisbeth H. Kristensen
Kurt Lange
b. Jørgen H. Kristensen
c. Bente H. Kristensen
d. Anni H. Kristensen
e. Lene H. Kristensen
f. Ole H. Kristensen

5. Anders Hedegaard

6. Ellen M. Hedegaard
Ove Chr. Jensen

a. Jan H. Jensen
b. Pia H. Jensen
c. Mette H. Jensen
d. Erik H. Jensen

7. Ejner Hedegaard
Jytte E. Rasmussen

a. Peter Hedegaard
b. Eva Hedegaard
c. Helle Hedegaard

8. Olga Hedegaard
Villy Jensen

a. Søren H. Jensen
b. Klaus H. Jensen
c. Lars H. Jensen
d. Hans H. Jensen
e. Kirsten H. Jensen

9. Poul Hedegaard
Grethe Sørensen

a. Brian Hedegaard
b. Lone Hedegaard
c. Jette Hedegaard

10. Karen Hedegaard
Henning E. Buskov

a. Diana Buskov
b. Jeppe Buskov

D.
Thora Christensen
Viggo Rønn

1. Sara Rønn
Finn Orby

a. Hanne V. Orby
b. Peder Orby

2. Randi Rønn
Bent Søndergaard

a. Anne B. Søndergaard
Ole Heltberg

1) Andreas S. Heltberg

b. Torben Søndergaard
Margrethe Clausen

1) Marie Søndergaard

c. Jørgen Søndergaard

3. Karen M. Rønn
Ove Nielsen

a. Claus Rønn
b. Tina Rønn

4. Anders Rønn
Lisbeth Michelsen

a. Lene Rønn

5. Knud V. Rønn
Margit Ejlskov

a. Anne Mette Rønn
b. Marianne E. Rønn

Signe Nielsen

E.
Emma Christensen
John Mickliet

1. Svend Mickliet
Ingrid Hansen

a. Søren Mickliet
b. Jesper Mickliet

F.
Margrethe Christensen

*

G.
Ejner Christensen

H.
Ejner Christensen
Ingrid Kirkegaard

1. Anders K. Christensen
Ella Hansen

a. Poul Ejner Christensen
b. Anni Christensen

2. Tove S. Christensen

3. Knud E. K. Christensen
Karen Kielsgaard

a. Tanja Kirkegaard

1. Laida S. Christensen
Aage Hermann

a. Helle Hermann
b. Peter Hermann

2. Thomas S. Christensen
Liselotte Pedersen

a. Annette Stenrevle
b. Tina Stenrevle
c. Claus Stenrevle

3. Hans Chr. Christensen
Anne Dorthe Madsen

a. Mads Chr. Bennedbæk
b. Lars V. Bennedbæk

J.
Valdemar Christensen
Regitze Larsen

4. Svend E. Christensen
Elsebeth D. Laursen

a. Henrik D. Christensen

5. Ketty K. Christensen
Ejvind Eriksen

a. Finn Eriksen
b. Troels Eriksen
c. Synne K. Eriksen

6. Mona M. Christensen
Finn Boll

a. Heidi L. Boll
b. Sara S. Boll

7. Anders B. S. Christensen
Anne Grethe Christensen

a. Bent Christensen

8. Gunhild M. Christensen
Steen H. Jørgensen

K.
Lydia Christensen
Jens Å. S. Hvas

1. Elly Hvas
2. Margit Hvas
Verner E. Olsen
 - a. Jane Hvas Olsen
 - b. Niels Hvas Olsen
3. Jens Aage Hvas
Yelva Dahl Nielsen
 - a. Majbritt Hvas
 - b. Susanne Hvas
 - c. Annette Hvas
4. Elly Hvas
Erik Stefansen
 - a. Jan Stefansen
 - b. Ane Stefansen
5. Tove Hvas
Poul S. Kristensen
6. Lone Hvas
Jan Mortensen
 - a. Laust Mortensen
 - b. Dikke Mortensen

L.
Henry Christensen
Gudrun J. Nielsen

1. Karin Christensen
Kaj K. Kristensen
 - a. Jens K. Kristensen
2. Thorkild Christensen
Lone Lund
 - a. Anders L. Christensen
 - b. Pernille L. Christensen
 - c. Rasmus Christensen
3. Bodil Christensen
Gert N. Andersen
 - a. Thomas N. Andersen
 - b. Ulrik N. Andersen

M.
David Christensen
Inger A. Hallum

1. Niels E. Christensen
Jette H. Jensen
 - a. Jane Christensen
2. Poul A. Christensen
Birthe Krog
 - a. Thomas K. Christensen
3. John S. Christensen
4. Hans S. Christensen
Else M. T. Jensen
 - a. Michael T. Christensen
 - b. Vinni T. Christensen
 - c. Tune T. Christensen
5. Anni T. Christensen
Svend Aage Kobborg
 - a. Kristoffer Kobborg
 - b. Esben Kobborg
6. Jens Jørgen Christensen

VIII Anders Christensen og Thomassine Jensen samt deres efterkommere

VIII

Anders Christensen, født 16. juli 1875 i Djeld, Sevel sogn. Han døde 13. juni 1960 på Sevel Alderdomshjem og blev begravet på Sevel kirkegård. Han blev gift den 22. juni 1899 i Sevel kirke med

Thomassine Jensen, født 21. september 1879, datter af Thomas Jensen og hustru, Ane Kirstine Olsen, gårdfolk i »Spankjærshus«, Sevel sogn. Hun døde 26. juli 1931 i Djeld og blev begravet på Sevel kirkegård, knap 52 år gammel.

Anders Christensen blev døbt i Sevel kirke den 18. juli, båret af boelskone Sidsel Kirstine Andersdatter og gårdkone Inger Marie Christensen stod hos. Fadderne var: boelsmændene Niels Hansen, Djeld og Niels Jensen, Jattrup, og gårdmand Anders Hansen, Djeld. Han blev konfirmeret 6. oktober 1889 i Sevel kirke med karakteren g for kundskab og mg for opførelse.

Anders Christensen var medhjælper hjemme på gården, indtil han som 19-årig fik plads som tjenestekarl i Bjerregaard i Svendstrup, Sahl sogn, det var hos hans moster og onkel, senere blev han forkarl i Nørstoft, hvor Thomassine tjente som pige. I 1899 overtog han, sammen med sin broder Peder Christensen, faderens gård i Djeld, Sevel sogn, samme år delte de gården, således at Peter fik det halve af jorden med bygninger, og skulle sørge for deres forældres ophold og pleje så længe de levede.

Anders og Thomassine fik bygget en ny gård på sin del af jorden, men det var ikke uden vanskeligheder. Det var først tanken at opføre gården syd for bakkekammen (Stenrevlen), men her viste det sig umuligt, efter den tids metoder, at finde vand, de forsøgte med pilekvist om de kunne finde en vandåre, men vandet var så langt nede, at man opgav

det. Derefter opførtes bygningerne nord for bakkekammen, hvad der var meget ubekvem, da det meste af jorden lå syd for bakken.

I dag er gården beliggende der hvor det først var meningen den skulle ligge. I 1957-58 blev der bygget en helt ny gård syd for bakkerne.

Det blev slidsomme år for Anders og Thomassine, der var mange ting at tage fat på, der blev opdyrket heder og der blev plantet træer og anlagt have, det hele blev taget i små nøk (der var ikke traktorer og store maskiner dengang).

Der blev bygget til ejendommen flere gange, efter som de fik råd dertil, det med at låne penge var far meget forsigtig med.

Hjemmet var præget af Gudsfrygt og nøjsomhed. Vi børn måtte tidligt hjælpe til og køerne skulle jo trækkes ud og hjem, de stod tøjrede oppe på marken med reb om øret, de skulle flyttes et par gange og så hjem til middag og malkes og ud igen om eftermiddagen og hjem igen til aften, de blev malket tre gange daglig med håndkraft. Der var også kvier og får der skulle flyttes, fårene stod koblet sammen to og to, vædderen stod sammen med et af fårene, hvis han slap løs, var vi meget bange, kan kunne være meget farlig for os små drenge.

Markarbejdet blev udført med heste og vi gik efter ploven og harven mange timer om dagen, vi havde ikke andet fodtøj end træsko og når der kom jord ind i dem kunne det tit blive til nogle hårde klumper, som vi måtte have skrabet af engang imellem, senere fik vi gummistøvler, det var en stor behagelighed, især når man skulle gå i mulden.

Efter Thomassines død i 1931, drev Anders gården videre ved børnenes hjælp indtil han i 1943 afstod den til sønnen David for 41.871 kr., men Anders blev på gården indtil han i 1948 flyttede ind på Alderdomshjemmet i Sevel.

Thomassine og Anders Christensen med nogle af børnene foran gården i Djeld, »Stenrevlen«.





11 søskende med deres far. Nederste række fra venstre: Emma, Lydia, Thora, Anders Christensen. Anden række: Valdemar, Margrethe, Ejnar, Karen, Kirstine. Øverste række: David, Kresten og Henry.

Anders Christensen og Thomassine Jensens efterkommere

VIII A

Karen Christensen, født 28. oktober 1899 i Djeld, Sevel sogn. Hun er uddannet som sygeplejerske på Amtssygehuset i Holbæk og blev medlem af Dansk Sygeplejeråd. I 1926 rejste hun til London (England) og arbejdede her i seks måneder på Cancerhospitalet og seks måneder på Brompton Sanatorium, kom så til Danmark igen og blev ansat som Foreningssygeplejerske i Hjerm.

I 1929 rejste hun til Canada og arbejdede på Montreal General Hospital, derefter på Laurentan Sanatorium, fik et kursus i pleje af tuberkulose-patienter, efter et år kom hun tilbage til Montreal og fik et kursus på Alexander Hospital (epedimi).

Efter endt kursus fik hun plads som afdelingssygeplejerske på Freeport Sanatorium og arbejdede der i 12 år, nu var hun blevet medlem af Canadisk Sygeplejeråd.

I 1942 fik hun plads som afdelingssygeplejerske på Ontario Hospital i Woodstock, der var hun til hun blev pensioneret i 1966.

Hun kom meget i KFUM, hvor hun fik undervisning i svømning, hun hjalp i søndagsskolen og sommerlejre. I 1974 kom hun hjem til Danmark igen og købte hus på Kirkebakken i Sevel, hvor hun bor sammen med sin søster Margrethe.

VIII B

Chresten Christensen, født 7. august 1901 i Djeld, Sevel sogn. Han døde i december 1981 på Vinderup Plejehjem og blev begravet på Vinderup kirkegård. Han blev gift den 8. august 1926 i Vroue kirke med

Marie Kristiansen, født 24. juni 1901, datter af Jens Kristiansen og hustru, Kirstine Kristiansen, Kjeldbjerg Mølle. Hun døde i 1965 og blev begravet på Vinderup kirkegård.

Chresten Christensen havde som ung forskellige pladser ved landbruget, han var en vinter elev på Tommerup Højskole og soldat i Viborg. I 1926 købte han en ejendom i Stendis, Ryde sogn, og i 1944 solgte de denne og købte »Østergaard« i Felde,

Ryde sogn, senere solgte de også denne og købte hus i Vinderup, her døde Marie Christensen i 1965.

Børn:

VIII B 1

Ebba Christensen, født 14. april 1927 i Stendis, Ryde sogn. Hun blev gift i Ryde kirke med

Joseph Josephsen, født 23. november 1920, søn af Mathilde og Søren Josephsen, fisker og landmand i Vangså, Vang sogn.

Han døde 28. juli 1976 og blev begravet på Thyborøn kirkegård. Joseph Josephsen var fisker ligesom sin far, men fiskede fra Thyborøn. Han blev den 28. juli 1976 skyllet overbord ude i Vesterhavet nær Thyborøn, ingen ved hvordan det skete og først seks uger efter drev liget af ham i land nede ved Esbjerg, det var tung og tragisk, men Ebba fik da hans grav at pusle om, som hun havde håbet på. Ebba er senere blevet hjemmehjælper i Thyborøn.

Bopæl: Mågevej 38, Thyborøn.

Børn:

VIII B 1 a

Anna Marie Josephsen, født 16. maj 1955 i Thyborøn. Hun er ugift, sygehjælper i Ris-skov.

VIII B 1 b

Søren Josephsen, født 12. april 1957 i Thyborøn. Han er assistent i Thyborøn Socialforvaltning.

VIII b 2

Thomas Christensen, født 15. september 1928 i Stendis, Ryde sogn. Han blev gift i 1954 i Hogager kirke med

Karen Bøge Pedersen, datter af gårdejer Haldur Bøge Pedersen og hustru, Thora.

Karen og Thomas Christensen har en landejendom i Hesel, Borbjerg sogn.

Børn:

VIII B 2 a

Tove Christensen, født 10. januar 1956 i Hesel, Borbjerg sogn. Hun blev gift i Borbjerg kirke med

Søren Andersen, født 15. februar 1956, søn af gårdejer Ejnar Andersen og hustru, Karen Andersen, Østergaard i Handbjerg.

Tove er sygehjælper og ægteparret bor i Vodsgaard ved Stoholm.

Barn:

VIII B 2 a (1)

Thomas Andersen, født 26. april 1980 i Stoholm.

VIII B 2 b

Ester Christensen, født 14. januar 1960 i Hesel, Borbjerg sogn. Hun blev gift i november 1981 med

Johannes Breinholt, søn af gårdejer Ove Breinholt og hustru, Hallundbæk, Hodsager. Esther Breinholt er sygehjælper i Tarm. Ægteparret bor: Tarmvej 57, Lønborg.

VIII B 3

Anders Hansen Christensen, født 14. september 1930 i Stendis, Ryde sogn. Han blev gift i 1960 i Trandum kirke med

Edith Nielsen, født 26. februar 1941, datter af Margrethe og Sigurd Nielsen, gårdejer i Karstoft, Sevel sogn,

Børn:

VIII B 3 a

Poul Christensen, født 2. september 1961 i Skive. Han er i forretning i Skive.

VIII B 3 b

Mona Christensen, født 19. marts 1965, skoleelev.

VIII B 3 c

Frank Christensen, født 20. oktober 1972, skoleelev.

VIII B 3 d

Rikke Christensen, født 23. april 1975.

VIII B 4

Doris Christensen, født 23. december 1934 i Stendis, Ryde sogn. Hun blev gift i 1954 i Ryde kirke med

Ove Jacobsen, født 13. oktober 1927, søn af Jenny og Laust Jacobsen, købmand i Helligsø, Thy. Ove Jacobsen er forretningsfører i Skousen i Holstebro.

Bopæl: Bygvænget 10, Holstebro.

Børn:

VIII B 4 a

Hanne Jacobsen, født 15. januar 1956.

VIII B 4 b

Laust Jacobsen, født 26. juli 1958. Han er ved politiet i København.

VIII B 4 c

Lene Jacobsen, født 6. marts 1964.

VIII B 5

Jens Christensen, født 5. oktober 1939 i Stendis.

Ryde sogn. Han blev gift i 1963 i Jesuskirken i Valby, med

Jytte Provsgaard, født 8. februar 1944, datter af gelændersnedker Svend Aage Provsgaard og hustru, Inger.

Jens Christensen er ved postvæsenet i København og hans hustru, Jytte, er kontorassistent.

Børn:

VIII B 5 a

Jan Provstgaard Christensen, født 18. juli 1965.

VIII B 5 b

Jesper Christensen, født 28. februar 1967.

VIII B 6

Mary Christensen, født 15. januar 1942 i Stendis, Ryde sogn. Hun er ugift, er uddannet i boghandel.

Bopæl: Glostrup.

VIII B 7

Bo Christensen, født 9. juli 1945 i Felde, Ryde sogn. Han blev gift i 1967 i Nørager kirke med

Gerda Rønde, født 14. november 1946, datter af landmand Søren Rønde og hustru, Marie, i Nørager. Bo Christensen er uddannet som smed hos smedemester Jens Brauer i Ryde.

Ægteparret bor i Hornslet, Århus, hvor Gerda Christensen har arbejde i en bank.

VIII G

Edel Kirstine Christensen, født 25. november 1902 i Djeld, Sevel sogn. Hun blev gift 1. juli 1927 i Sevel kirke med

Peder Hedegaard, født 11. maj 1895, søn af Else og Jeppe Hedegaard, gårdfolk i Hedegaard, Sevel sogn.

Han døde i Sevel 5. december 1972, begravet på Sevel kirkegård.

Edel Kirstine Christensen havde som ung forskellige pladser i huset, Peder Hedegaard var det meste af sin ungdom hjemme og hjalp faderen med gårdens drift, da faderen var sognefoged og havde mange andre tillidshverv, Peder Hedegaard fik dog tid til et ophold som elev på Tommerup Højskole. I 1927 overtog han gården efter forældrene, som flyttede til Sevel by, han overtog også hvervet som sognefoged efter faderen, og ved sit 30 års jubilæum som sognefoged, blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog, han var også i Sevel sogneråd i flere perioder.

I 1964 solgte Kirstine og Peder Hedegaard gården til sønnen, Anders Hedegaard og fik da bygget hus i Sevel by.

Børn:

VIII C 1

Jens Hedegaard, født 2. april 1928 i Hedegaard, Sevel sogn. Han døde 1. januar 1977 i Århus og blev begravet på Sevel kirkegård (kun 49 år gammel).

Efter Jens Hedegaards død skrev »Landsbladet« følgende: Landskonsulent Jens Hedegaard, Viby ved Århus, er nytårsdag død efter lang og svær sygdom, kun 49 år gammel. Jens Hedegaard er født i Sevel ved Vinderup og han blev agronom i 1954. Efter supplerende lærerkursus på Askov var han først assistent i planteavl ved Landboforeningen Nordthy og senere lærer ved Tommerup Højskole. Fra april 1955 blev han tilknyttet foreningen af Jyske Landboforeningers planteavlskontor, først som assistent og fra april 1959 som konsulent. Hans hovedopgave var at forestå den daglige ledelse af de jyske landboforeningers omfattende forsøgsarbejde, et område som han med sine usædvanligt gode anlæg for matematik og statistik havde naturlige forudsætninger for. Det var derfor nærliggende at han ved omorganiseringen af konsulenttjenesten i 1971 blev tilknyttet Landskontoret for Planteavl som teknisk leder af de landøkonomiske foreningers landsomfattende forsøgsvirksomhed, en krævende opgave som Jens Hedegaard klarede på fremragende måde. Hans evne til at formulere logiske spørgsmål til besvarelse i forsøgene har tydelig præget forsøgsplanerne og forøget forsøgsresultaternes værdi.

Kolleger har ofte ved forskellige lejligheder værdsat hans enkle præcise svar på ellers indviklede forsøgsmæssige og statistiske spørgsmål. Ved Jens Hedegaards alt for tidlige død har dansk landbrug mistet en dygtig og pligtopfyldende medarbejder. Han vil blive savnet i arbejdet blandt kolleger og venner, men hans minde vil blive holdt i ære i taknemlig erindring om en god kammerat og kollega.

VIII C 2

Else Hedegaard, født 23. maj 1929 i Hedegaard, Sevel sogn, gift 1. oktober 1947 i Sevel kirke med

Mads Hedegaard Jensen, født 14. april 1921 i Djeld Mølle, Sevel sogn, søn af møller Jens Peder Jensen og hustru, Else Jensen.

Else Hedegaard er hjemmesyerske og Mads Hedegaard er uddannet som møller og havde i en årække Stoholm Mølle. I 1969 flyttede de til Struer, hvor han nu er salgschauffør for Struer Brødfabrik.

Bopæl: Fuglebakken 14, 7600 Struer.

Børn:

VIII C 2 a

Sonja Hedegaard Jensen, født 10. juni 1949 i

Stoholm. Hun blev gift 5. april 1969 i Fel-
dingbjerg kirke med

Erich Kabus, født 14. juli 1945 i nærheden af
byen Katowice i Polen. Faderen sad i russisk
fangenskab i Sibirien i otte år og familien blev
først genforenet i 1957 i Vesttyskland.

Sonja Hedegaard Kabus er uddannet på poli-
tikontoret i Viborg og arbejdede senere ved
den kommunale forvaltning, men er nu skole-
sekretær ved Hald Ege Skole. Erich Kabus er
leder af børnehjemmet, Højtoftevej, Viborg.
Bopæl: Tværvej 6, Overlund, 8800 Viborg.

Børn:

VIII C 2 a (1)

Anne Kabus, født 8. juni 1972 i Viborg.

VIII C 2 a (2)

Martin Kabus, født 12. januar 1975 i Vi-
borg.

VIII C 2 a (3)

Simon Kabus, født 3. marts 1982 i Viborg.

VIII C 2 b

Bjarne Hedegaard, født 19. april 1953 i Sto-
holm. Gift 29. december 1979 i Gimsing kirke
med

Ida Bendtsen, født 19. juni 1956, datter af
gårdejer Egil Bendtsen og hustru, Marianne, i
Øster Hjerm.

Bjarne Hedegaard er uddannet som revisor
og Ida Hedegaard er læreruddannet fra Nr.
Nissum Seminarium og er lærer ved Gimsing
skole.

Bopæl: Bremdalvej 15, Struer.

Barn:

VIII C 2 b (1)

Jonas Hedegaard, født 2. maj 1980.

VIII C 2 c

Henrik Hedegaard, født 3. december 1964 i
Stoholm. Han er under uddannelse på Struer
Handelsskole.

VIII C 3

Thora Hedegaard, født 7. juli 1931 i Hedegaard,
Sevel sogn. Hun blev gift 5. august 1957 i Skive
gl. kirke med

Christen Hansen, født 27. august 1928, søn af
gårdejer Johannes Hansen og hustru, Alma, i
Lihme.

Både Thora og Christen har læreruddannelse fra
Skive Seminarium og har været lærere i Ramsing
og Lindum. Siden 1961 har de været ansat ved
Ferslev Centralskole.

Bopæl: Hoppevænget 41, Ferslev, 9230 Sven-
strup.

Børn:

VIII C 3 a

Esper Hedegaard Hansen, født 27. oktober
1958 i Ramsing. Han er student fra Aalborg
Katedralskole og er nu under uddannelse til
civilingeniør, bor i Lyngby.

VIII C 3 b

Bodil Hedegaard Hansen, født 5. november
1961 i Ferslev. Hun er student fra Aalborg
Katedralskole i 1980 og er nu pædagogmed-
hjælper i en børnehave på Vesterbro i Køben-
havn.

VIII C 4

Inga Margrethe Hedegaard, født 16. januar 1933
i Hedegaard, Sevel sogn.

Hun blev gift 27. juli 1956 i Sevel kirke med

Daniel Kristensen, født 9. juli 1931 i Østergaard,
Sevel sogn, søn af gårdejer Marius Kristensen og
hustru, Elise.

Inga Hedegaard havde som ung forskellige plad-
ser i huset, og var en sommer elev på Tommerup
Højskole. Daniel har også været elev på Tomme-
rup Højskole og på Hammerum Landbrugssko-
le. I 1956 overtog han gården »Østergaard«
efter sine forældre, som flyttede ind i et hus i Sevel by.
Bopæl: Nautrupvej 18, Sevel, 7830 Vinderup.

Børn:

VIII C 4 a

Lisbeth Hedegaard Kristensen, født 5. maj
1957 i Østergaard, Sevel sogn. Hun blev gift
8. juli 1977 i Sevel kirke med

Kurt Lange, født 19. maj 1956 i Haderup, søn
af gårdejer Arne Lange og hustru, Inga Ma-
rie, i Hedegaard, Sevel sogn.

Lisbeth Lange har HF-eksamen fra Holste-
bro Gymnasium og H.H. eksamen fra Århus
Købmandsskole i Århus. Hun er nu ansat ved
Århus Skattevæsen. Kurt Lange er udlært
som automekaniker, men efter en færdsels-
ulykke i 1976, hvorved han mistede den ene
arm, har han nu taget uddannelse som fritids-
pædagog fra Jydsk Fritidspædagog Semina-
rium i Århus og er ansat på Sabro Fritids-
hjem.

Bopæl: Langkærvej 23, Tilst, 8381 Mundel-
strup.

VIII C 4 b

Jørgen Hedegaard Kristensen, født 14. maj
1958 i Østergaard, Sevel sogn. Han har stu-
dentereksamen fra Holstebro Gymnasium og

er i gang med en agronomuddannelse ved Landbohøjskolen i København.

VIII C 4 c

Bente Hedegaard Kristenden, født 26. november 1960 i Østergaard, Sevel sogn. Hun har studentereksamen fra Holstebro Gymnasium og har nu påbegyndt en uddannelse i datalogi ved Århus Universitet.

VIII C 4 d

Anni Hedegaard Kristensen, født 10. januar 1963 i Østergaard, Sevel sogn. Hun har studentereksamen fra Holstebro Gymnasium, og har været på Kibbutz-ophold i Israel, er nu på Danmarks Journalist Højskole i Århus.

VIII C 4 e

Lene Hedegaard Kristensen, født 7. januar 1965 i Sevel. Hun har begyndt på HF-uddannelse ved Holstebro Gymnasium.

VIII C 4 f

Ole Hedegaard Kristensen, født 23. september 1975 på Centralsygehuset i Holstebro. Han er skoleelev.

VIII C 5

Anders Hedegaard, født 9. februar 1935 i Hedegaard, Sevel sogn. Han havde forskellige plaser ved landbruget og har været elev på Tommerup Højskole og Haslev Landbrugsskole. I 1964 overtog han gården »Hedegaard« i Sevel sogn, efter sine forældre, som fik bygget hus i Sevel by. Anders Hedegaard har siden overtagelsen bygget både ny kostald og stuehus. Han er ugift og bor: Hedegaardsvej 2, Sevel, Vinderup.

VIII C 6

Ellen Marie Hedegaard, født 21. februar 1937 i Hedegaard, Sevel sogn. Hun blev gift 27. september 1957 i Sevel kirke med

Ove Christian Jensen, født 7. marts 1934 i Endrup, Vester Nykirke sogn, søn af skomagermester Alfred Jensen og hustru, Anna, i Endrup. Ellen Jensen er udlært som møbelsnedker i Sevel. Fra 1957 boede ægteparret i Mølstrup, men i 1961 startede de egen møbelfabrik i Ålstrup ved Odder. I 1968 flyttede de til Aulum og byggede en ny møbelfabrik, men senere flyttedes fabrikken til dens nuværende placering på Vævervej i Aulum. Ellen Jensen er heltidsbeskæftiget på fabrikkens kontor.

Bopæl: Industrivej 18, 7490 Aulum.

Børn:

VIII C 6 a

Jan Hedegaard Jensen, født 1958 i Mølstrup.

Han har HF eksamen fra Holstebro Gymnasium og lærereksamen fra Nr. Nissum Seminarium, og er fra august 1982 ansat som lærer ved Hellebjerg Idrætsungdomsskole i Juelsminde.

VIII C 6 b

Pia Hedegaard Jensen, født 3. marts 1961 i Mølstrup. Hun har studentereksamen fra Holstebro Gymnasium og har påbegyndt en uddannelse på Farmaceuthøjskolen i København.

VIII C 6 c

Mette Hedegaard Jensen, født 31. august 1966 i Ålstrup. Hun er elev på Hardsyssel Ungdomsskole.

VIII C 6 d

Erik Hedegaard Jensen, født 15. april 1971 i Aulum. Han er skoleelev.

VIII C 7

Ejner Hedegaard, født 26. januar 1939 i Hedegaard, Sevel sogn. Han blev gift 29. oktober 1966 i Ferslev kirke med

Jytte Elise Rasmussen, født 7. oktober 1942, datter af gårdejer Frands Rasmussen og hustru, Elly, i Ferslev, Hornsherred.

Ejner Hedegaard er uddannet som agronom fra Landbohøjskolen i København, mens Jytte Hedegaard er uddannet barneplejerske. De boede i København fra 1966, men flyttede i 1971 til Bjæverskov ved Køge og Ejner Hedegaard var ansat som konsulent ved Dansk Pelsdyravlerforening i Glostrup. De flyttede igen i 1979, denne gang til Vamdrup, hvor han nu virker som konsulent for Fyn og Syddjyllands Pelsdyravlerforening.

Bopæl: Højvang Nord 39, 6580 Vamdrup.

Børn:

VIII C 7 a

Peter Hedegaard, født 24. april 1967 i København.

VIII C 7 b

Eva Hedegaard, født 1. marts 1970 i København.

VIII C 7 c

Helle Hedegaard, født 2. september 1973 i Bjæverskov.

VIII C 8

Olga Hedegaard, født 5. januar 1942 i Hedegaard, Sevel sogn. Hun blev gift 5. februar 1959 i Tastrup kirke med

Villy Jensen, født 29. december 1938, søn af skomager Alfred Jensen og hustru, Anna, i Sevel by. Olga og Villy Jensen boede fra 1959-1963 i »Lille Sevelsted« i Ejsing sogn, men flyttede derefter til Ålstrup ved Odder. I 1968 købte de gården »Lerholm« i Aulum, og Villy Jensen er desuden deltidbeskæftiget på broderen, Ove Jensens møbelfabrik i Aulum.

Bopæl: Kronborgvej 1, 7490 Aulum.

Børn:

VIII C 8 a

Søren Hedegaard Jensen, født 8. juli 1959 i Sir. Han arbejder ved landbruget og har været på grundkursus og driftlederkursus på Hammerum Landbrugsskole.

VIII C 8 b

Klaus Hedegaard Jensen, født 25. september 1960 i Ejsing. Er sergent ved Jydske Dragon Regiment i Holstebro.

VIII C 8 c

Lars Hedegaard Jensen, født 1. december 1961 i Ejsing. Han arbejder ved landbruget og har været på grundkursus på Kongensgård Landbrugsskole i Nr. Nisum.

VIII C 8 d

Hans Hedegaard Jensen, født 16. december 1963 i Ålstrup ved Odder. Han har været elev på Hardsyssel Ungdomsskole og har gennemgået EFG mureruddannelse i Herning, han er murerlærling.

VIII C 8 e

Kirsten Hedegaard Jensen, født 16. december 1963 i Ålstrup ved Odder. Hun har været elev på Hardsyssel Ungdomsskole og starter sommeren 1982 på Holstebro Handelsskole.

VIII C 9

Poul Hedegaard, født 29. januar 1945 i Hedegaard, Sevel sogn. Han blev gift 19. september 1970 i Karstoft kirke med

Grethe Sørensen, født 27. november 1951, datter af gårdejer Heller Sørensen og hustru, Karen i Døvling. De driver en gård i Haunstrup med stor svineproduktion. Poul Hedegaard har været elev på Hammerum Landbrugsskole.

Bopæl: Videbækvej 11, Haunstrup, 7400 Herning.

Børn:

VIII c 9 b

Brian Hedegaard, født 5. juli 1972 i Haunstrup.

VIII C 9 b

Lone Hedegaard, født 5. december 1974 i Haunstrup.

VIII C 9 c

Jette Hedegaard, født 10. februar 1976 i Haunstrup.

VIII C 10

Karen Hedegaard, født 23. august 1947 i Hedegaard, Sevel sogn. Hun blev gift den 2. marts 1968 i Sevel kirke med

Henning Emil Buskov, født 5. december 1945, søn af fiskermester Jens Sindersen Nielsen og hustru, Ane Margrethe Buskov, Vegem Mølle, Holstebro. Karen Buskov har et job som dagplejemor, mens Henning Buskov er automekaniker. De har boet i Valby og Søborg ved København, men flyttede i 1972 til Bjæverskov ved Køge.

Børn:

VIII C 10 a

Diana Buskov, født 26. juli 1971 i Søborg.

VIII C 10 b

Jeppé Buskov, født 14. juli 1975 i Bjæverskov.

VIII D

Thora Christensen, født 3. august 1904 i Djeld, Sevel sogn. Hun blev gift i Sevel kirke med

Viggo Rønn, født 4. august 1908, søn af Karen Margrethe og Vilhelm Henriksen Rønn i Harbøre. Han døde i 1979 i Odense.

Thora Christensen er uddannet som sygeplejerske på Lemvig Sygehus og Viggo Rønn er uddannet som bager og havde en bagerforretning i Falsted, men var senere på et bageri i Odense.

Bopæl: Jakob Hansensvej 133, st. tv., Odense S.

Børn:

VIII D 1

Sara Rønn, født 26. februar 1933 i Thyborøn. Hun blev gift med

Finn Orby, født 5. juli 1935 i Glostrup, søn af Johanne og Svend Jensen, Glostrup.

Finn Orby er kursusleder og socialrådgiver og hans hustru, Sara, er sundhedsplejerske.

Bopæl: Nyfæste 10, Årup, Fyn.

Børn:

VIII D 1 a

Hanne Vibeke Orby, født 10. maj 1957. Hun er vikar.

VIII D 1 b

Peder Orby, født 28. oktober 1959. Han er maskinarbejder.

VIII D 2

Randi Rønn, født 9. maj 1935 i Thyborøn. Hun blev gift med direktør H.D.

Bent Søndergaard, født 5. juni 1932, søn af gårdejer Ove Søndergaard og hustru, Ellen, i Falsted. Randi Søndergaard er uddannet som beskæftigelsesvejleder.

Bopæl: Assensvej 119, Falsted.

Børn:

VIII D 2 a

Anne Birthe Søndergaard, født 25. oktober 1952. Hun er lærer og gift med læge

Ole Heltberg, født 10. juli 1951, søn af professor Kirstine Heltberg, født i Polen, og socialrådgiver Åge Netteberg, Birkerød.

Barn:

VIII D 2 a (1)

Andreas Søndergaard Heltberg, født 14. december 1978.

VIII D 2 b

Torben Søndergaard, født 15. oktober 1954 i Åbenrå. Han er gift med

Margrethe Clausen, født 30. maj 1955, datter af gårdejer Hans Chr. Clausen og hustru, Olga Clausen, Ullerup, Sundeved. Margrethe og Torben Søndergaard er begge lærere, og bor i Nyborg.

Barn:

VIII D 2 b (1)

Marie Søndergaard, født 6. maj 1979.

VIII D 2 c

Jørgen Søndergaard, født 10. juni 1962. Han er studerende, bosat i Falsted.

VIII D 3

Karen Margrethe Rønn, født 20. februar 1942 i Thyborøn. Hun var gift med revisor

Ove Nielsen, (ægteskabet opløst). Karen Margrethe Rønn er plejer.

Bopæl: Hjallesgade 42, Odense S.

Børn:

VIII D 3 a

Claus Rønn, født 5. marts 1964 i Odense. Han er skoleelev.

VIII D 3 b

Tina Rønn, født 18. januar 1969 i Esbjerg.

VIII D 3 og 4 er tvillinger.

VIII D 4

Anders Rønn, født 20. februar 1942 i Thyborøn. Han blev gift med

Lisbeth Michelsen, født 6. juli 1947 i Gjesten, datter af murer Oskar Michelsen og hustru, Emma i Nyborg. Anders Rønn er ungdomsskoleinspektør og hans hustru, Lisbeth er fysioterapeut. Bopæl: Berberisvænget 10, Korup, Odense N.V.

Barn:

VIII D 4 a

Lene Rønn, født 7. juli 1970.

VIII D 5

Knud Vilhelm Rønn, født 27. juni 1944 i Sevel sogn. Han blev gift 1. gang med

Margit Ejlskov fra Tommerup, og 2. gang med

Signe Nielsen, født 28. november 1947 i Løgstrup, datter af gårdejer Olaf Nielsen og hustru, Magda i Løgstrup.

Knud Vilhelm Rønn er hospitalsportør og hans hustru, Signe, er sygeplejerske.

Bopæl: Nøglens Kvarter 241, Odense S.Ø.

Børn af første ægteskab:

VIII D 5 a

Anne Mette Rønn, født 15. februar 1966 i Odense. Hun er skoleelev.

VIII D 5 b

Marianne Ejlskov Rønn, født 11. april 1969 i Odense. Hun er skoleelev.

VIII E

Emma Christensen, født 10. oktober 1905 i Djeld, Sevel sogn. Hun blev gift 25. maj 1930 i Hesselager kirke på Fyn, med

Johan Mickliet, født 26. september 1904 i Havnbjerg, søn af Mariane og August Mickliet, Havnbjerg på Als.

Han døde i december 1968 og blev begravet på Tarup kirkegård.

Emma Christensen havde som ung forskellige pladser i huset, blev uddannet som syerske, efter sit giftemål med Johan Mickliet boede de først i Hesselager, kom senere til Oure, der havde de en købmandsforretning, hvorefter de købte en landejendom ved Tarup Strand som de drev i nogle år, ejendommen er nu omdannet og godkendt til campingplads »Mickliets Camping«. Sønnen, Svend Mick-

liet har nu købt campingpladsen, og driver denne sammen med sit arbejde som postbud.

Barn:

VIII E 1

Svend Mickliet, født 14. august 1930 i Hesselager. Han blev gift i 1957 i Svinninge kirke med

Ingrid Hansen, født 25. december 1934 i Svinninge, datter af Olga og Johannes Hansen, Svinninge.

Børn:

VIII E 1 a

Søren Mickliet, født 21. april 1960. Han er uddannet som elektriker.

VIII E 1 b

Jesper Mickliet, født 6. oktober 1963. Han er uddannet som tjener.

VIII F

Margrethe Christensen, født 28. januar 1907 i Djeld, Sevel sogn. Hun er ugift og bor: Kirkebakken, Sevel, 7830 Vinderup.

Hun kom tidligt ud at tjene, og havde pladser i Djeld, Sevel og Vinderup, derefter fik hun et kursus i syning og et halvt år efter fik hun plads på Stenhus Kostskole i Holbæk som stuepige, ligesom hun også var stuepige hos en direktør i Korsør, før hun igen kom hjem som pige, og efter hendes mors død i 1931 blev hun hos sin far som husbestyrerinde, men var dog på Husholdningsskole, hvor hun fik kursus både i husholdning og håndarbejde. I 1947 rejste hun til Canada og fik der arbejde på Ontario Hospital som sygehjælper. I 1954 fik hun et kursus i beskæftigelsesterapi i Kingston, efter dette kursus underviste hun på hospitalet til hun blev pensioneret i 1972, hun boede sammen med sin søster, Karen, og de er enige om, at det var nogle dejlige år de havde i Canada, de gik til en kirke derovre som de var meget glade for, desuden hjalp Margrethe også i Søndagskolen og spejderne. I KFUM lærte hun at svømme og kom derefter til at hjælpe ved undervisningen af børn og handicappede. I ferierne tog de begge på lange rejser, og det gør de stadigvæk, også efter at de er kommet hjem til Danmark igen.

VIII G

Ejner Christensen, født 1908 i Djeld, Sevel sogn. Han døde som lille og blev begravet på Sevel kirkegård.

VIII H

Otto Ejner Christensen, født 19. april 1910 i Djeld, Sevel sogn. Han blev gift 18. september 1934 i Trandum kirke med

Ingrid Kirkegaard, født 30. oktober 1910, datter af Edel og Anders Kirkegaard, gårdejer i »Trandum Kirkegaard«, Sevel sogn.

Ejner Christensen var medhjælper på gården hjemme i Djeld, men var dog tjenestekarl et år i Tingedal, Borbjerg sogn, hvorefter han var elev på Tommerup Højskole, som 19-årig købte han 42 tdr. land hede og var således med i den flok unge der først i 30'erne startede som »nybyggere« i Møgelvang, Sevel sogn. Han gik hjemme som karl i disse år og fik således hjælp til at få heden dyrket op. I 1934 blev der bygget en gård på parcellen og her havde Ingrid og Ejner Christensen deres første hjem i 11 år. I 1945 solgte de gården i Møgelvang for 90.000 kr. og købte »Øster Meldgaard« i Sevel skovby for 160.000 kr., denne solgte de igen i oktober 1948 og købte Ejners barndomshjem af broderen David Christensen. Som før omtalt under (Anders Christensen og Thomassine Jensen) havde gårdens bygninger en dårlig beliggenhed på marken og i årene 1954-1958 blev der bygget nye bygninger midt på marken ved Møgelvang-vejen. Og i 1963 blev der bygget et hus på en parcel fra gården til sønnen, Anders Christensen og hustru, men i 1972 blev der handlet igen, idet sønnen Anders og hans hustru Ella overtog gården, og Ingrid og Ejner Christensen flyttede over i deres hus (Møgelvangvej 3, Djeld, 7830 Vinderup).

Ejner Christensen har altid været meget udadventt, ved siden af at passe sit landbrug mønsterværdigt, drev han i mange år hestehandel (vistnok en arv efter bedstefaderen) derforuden havde han mange tillidshverv, således sad han i det gamle Sevel sogneråd i 12 år, heraf de otte som formand. Da kommunesammenlægningen i 1970 blev en realitet, blev han valgt ind i kommunalbestyrelsen, var her formand for socialudvalget i otte år og formand for ligningskommissionen, en post han stadig beklæder, han har været i skolekommissionen både i den nu nedlagte Nørstoft skole og Sevel skole. I en meget lang periode var han formand for Djeld Brugsforening og i flere perioder har han været i bestyrelsen for Mejeriet Tejls i Sevel, både som formand og som kasserer.

Børn:

VIII H 1

Anders Kirkegaard Christensen, født 25. juni 1936 i Møgelvang, Sevel sogn. Han blev gift i Redsted kirke 23. november 1963 med

Ella Hansen, født 3. februar 1938 i Redsted på Mors, datter af Ragnhild og Otto Hansen, Redsted.

Anders Christensen var i 1956 soldat i Holstebro og Itzehou i Tyskland, derefter var han elev på Hammerum Landbrugsskole, kom så hjem og hjalp til ved landbruget og overtog gården i 1972. (Møgelvangvej 2, Vinderup)

Børn:

VIII H 1 a

Poul Ejner Christensen, født 2. oktober 1964. Han arbejder ved landbruget.

VIII H 1 b

Anni Christensen, født 5. august 1971. Hun er skoleelev.

VIII H 2

Tove Signe Christensen, født 9. april 1940 i Møgelvang, Sevel sogn. Hun døde 20. september 1940 og blev begravet på Herrup kirkegård.

VIII H 3

Knud Erik Kirkegaard Christensen, født 17. maj 1942 i Møgelvang, Sevel sogn. Han blev gift 26. juli 1965 i Durup kirke med

Karen Kielsgaard, født 1. juli 1942 i Thyborøn, datter af Grethe og Gravers Kielsgaard, Durup. Karen Kielsgaard fik sin uddannelse på Nr. Nissum Seminarium og er ansat ved Aulum Byskole. Knud E. Christensen arbejdede ved landbruget indtil 1960, hvorefter han tog lærereksamen fra Nr. Nissum seminarium i 1965 og efter soldatertjenesten blev han lærer ved Aulum Byskole. I 1972 blev han konsulent ved erhvervsorienteringen ved det kommunale skolevæsen i Aulum, da K. E. Kirkegaard ikke blev nævnt med navnet Christensen, har han fået dette slettet.

Knud E. Kirkegaard er meget interesseret i politik, han var formand for den lokale konservtive vælgerforening fra 1970 til 75 og for Holstebro-kredsen fra 1975-77, formand for Det konservative Folkeparti i Ringkøbing amt og medlem af partiets hovedbestyrelse 1976-80, folketingskandidat i Holstebro-kredsen fra 1977. Og han blev valgt til kommunalbestyrelsen ved valget i 1978 og igen i 1981.

Bopæl: Violvej 9, Aulum.

Barn:

VIII H 3 a

Tanja Kirkegaard, født 22. januar 1975. Hun er skoleelev.

VIII J

Valdemar Christensen, født 30. oktober 1911 i Djeld, Sevel sogn. Han blev gift 10. oktober 1936 i Hou kirke med

Ingeborg Regitze Larsen, født 21. juni 1914, datter af landmand Hans Chr. Larsen, Hou, Langeland. Valdemar Christensen havde som ung forskellige pladser ved landbruget på hjemegnen, senere fik han plads på Fyn, her lærte han Regitze at kende og i 1938 overtog de gården »Dalen« i Hou sogn på Langeland efter Regitzes onkel og moster, der var

barnløse. »Dalen« er en meget smukt beliggende gård i en dalslugt omgivet af prægtige bøgeskove, et meget yndet feriested for familien i Jylland.

Børn:

VIII J 1

Laida Solveig Christensen, født 16. marts 1938 i Tullebølle. Hun blev gift i Hou kirke 28. marts 1959 med

Aage Hermann, født 2. juli 1936, søn af Edith og Peter Hermann, Silkeborg.

Aage Hermann er inventarfarbrikant.

Bopæl: Fynsgade 19, Alderslyst, Silkeborg.

Børn:

VIII J 1 a

Helle Hermann, født 15. september 1959. Hun er under uddannelse til sygeplejerske. Bopæl: Hovvej 5, Grundfor, 8283 Hinnerup.

VIII J 1 b

Peter Hermann, født 28. august 1962. Han er snedkerlærling og bor hjemme i Fynsgade.

VIII J 2

Thomas Stenrevle Christensen, født 1939 i »Dalen«. Han blev gift i Hou kirke 25. maj 1963 med

Lise Lotte Pedersen, født 29. juni 1945, datter af Alma Lise Pedersen, Lohals.

Thomas Stenrevle har fået slettet efternavnet Christensen. Han er faglærer.

Bopæl: Thorsvej 5, Kregme, Frederiksværk.

Børn:

VIII J 2 a

Annette Stenrevle, født 14. juli 1964.

VIII J 2 b

Tina Stenrevle, født 23. december 1967.

VIII J 2 c

Claus Stenrevle, født 21. november 1972, (adoptiv søn).

VIII J 3

Ib Hans Christian Christensen, født 12. juli 1941 i »Dalen«. Han blev gift 1. april 1969 på Køge rådhus med

Anne-Dorthe Madsen, født 28. maj 1948, datter af Tony og Chr. Reinholdt Madsen, Lohals. Ib Hans Chr. Christensen er radartekniker og Anne-Dorthe er bibliotekar. (De har taget navneforandring til hans kones slægtsnavn »Ben-nedbæk«).

Bopæl: Tvillingevej 18, Smørumvang, Måløv.

Barn:

VIII J 3 a

Mads Christian Bennedbæk, født 10. februar 1974.

VIII J 3 b

Lars Valdemar Bennedbæk, født 7. februar 1978.

VIII J 4

Svend Erik Christensen, født 27. december 1943 i »Dalen«. Han blev gift 29. januar 1972 på Odense rådhus med

Elsebeth Dons Laursen, født 29. januar 1951, datter af Kaja og Hans Dons Laursen, Glamsbjerg.

Svend Erik Christensen er faglærer, studievejleder og elektriker.

Bopæl: Bavnehøjen, Nr. Grimmelstrup, Nr. Alslev.

Børn:

VIII J 4 a

Henrik Dons Christensen, født 11. maj 1976.

VIII J 4 b

Rasmus Dons Christensen, født 1. juni 1979.

VIII J 5

Ketty Kristine Christensen, født 6. februar 1947 i »Dalen«. Hun blev gift 17. juni 1967 i Hou kirke med

Ejvind Eriksen, født 29. maj 1946, søn af afdøde landmand Otto Eriksen og hustru, Karla, i Hou. Ketty Christensen er teknisk assistent og Otto Eriksen er repræsentant.

Bopæl: Engvej 28, Tommerup.

Børn:

VIII J 5 a

Finn Eriksen, født 18. april 1967 i Silkeborg.

VIII J 5 b

Troels Eriksen, født 4. juni 1968 i Odense.

VIII J 5 c

Synne Kristine Eriksen, født 4. oktober 1978 i Tommerup.

VIII J 6

Mona Margrethe Christensen, født 13. oktober i »Dalen«. Hun blev gift 15. november 1974 på Maribo rådhus med

Finn Boll, søn af Andrea og Frits Martin Boll, Søllested, Lolland. Mona Margrethe Boll er sygeplejerske og Finn Boll er møbelsnedker.

Bopæl: Drosselvej 14, 4930 Maribo.

Børn:

VIII J 6 a

Heidi Louise Boll, født 25. juni 1975.

VIII J 6 b

Sara Susanne Boll, født 19. oktober 1979.

VIII J 7

Anders Bent Stenrevle Christensen, født 21. juni i »Dalen«. Han har bofællesskab med

Anne Grethe Christensen, født 4. juli 1957, datter af Inger og Hans Christensen, Stoense, Tranekær. Anders S. Christensen er elektriker og Anne Grethe er ekespeditrice.

Bopæl: Kassebølvej 21, Tullebølle.

Barn:

VIII J 7 a

Bent Christensen, født 6. juni 1978.

VIII J 8

Gunhild Minna Christensen, født 11. november 1951 i »Dalen«. Hun har bofællesskab med

Steen Hedegaard Jørgensen, født 9. juli 1951, søn af Anna Lise og Kaj Arthur Jørgensen, København. Gunhild Christensen er børnepædagog og Steen H. Jørgensen er sagsbehandler.

Bopæl: Oktobervej 3, 2730 Herlev.

VIII K

Lydia Christensen, født 17. juli 1914 i Djeld, Sevel sogn. Hun blev gift 29. maj 1936 i Sevel kirke med

Jens Aage Sørensen Hvas, født 24. juni 1915 i Gøl sogn, søn af Peter Sørensen Hvas og hustru, Kristiane Elivne Larsen.

Lydia Christensen gik i Nørstoft skole og efter endt skolegang lærte hun husgerning. Jens Aage Hvas gik i skole i Thyborøn, han kom ud at sejle som 13-årig og blev fiskeskipper i 1938 (23 år gammel).

Bopæl: Vesterhavsgade 70, Thyborøn.

Børn:

VIII K 1

Elly Hvas, født 15. november 1936 i Thyborøn. Hun døde 1941 og blev begravet på Thyborøn kirkegård 5 år gammel.

VIII K 2

Margit Hvas, født 27. februar 1938 i Thyborøn. Hun blev gift 3. september i Thyborøn kirke med

Verner Erik Olsen, født 13. marts 1939 i Roskilde, søn af kommunalarbejder Jakob Mikkelsen Olsen og hustru, Ingeborg Johanne Jensen. Margit Hvas afsluttede skolegangen med mellemkoleeksamen, gik derefter i gang med syge-

plejeuddannelse på Centralsygehuset i Herning og Sct. Hans Hospital i Roskilde. Efter endt uddannelse blev hun ansat som røntgensygeplejerske på Glostrup Sygehus, men siden 1979 har hun arbejdet på Roskilde Sygehus. Ægteskabet opløst i 1978.

Bopæl: Mørbjergparken 18, Vindinge, Roskilde.

Børn:

VIII K 2 a

Jane Hvas Olsen, født 12. februar 1962 i Aalborg.

VIII K 2 b

Niels Hvas Olsen, født 27. april 1963 i Slagelse.

VIII K 3

Jens Aage Hvas, født 7. august 1940 i Thyborøn. Han blev gift 30. december 1961 i Struer med

Yelva Dahl Nielsen, født 8. april 1944 i Struer, datter af lagerarbejder Kaj Chr. Nielsen og hustru, Helga Sofia Vilhelmine Hansen.

Jens Aage Hvas gik i skole i Thyborøn, efter endt skolegang kom han i lære hos købmand Ruby, Thyborøn, udlært i 1960, han har været i samme forretning i 24 år, Yelva Hvas er hjemmegående husmoder.

Børn:

VIII K 3 a

Majbritt Hvas, født 16. maj 1962 i Thyborøn.

VIII K 3 b

Susanne Hvas, født 23. oktober 1963 i Thyborøn.

VIII K 3 c

Annette Hvas, født 21. juni 1968 i Thyborøn.

VIII K 4

Elly Hvas, født 13. marts 1947 i Thyborøn. Hun blev gift 9. september 1967 i Thyborøn med

Erik Stefansen, født 10. marts 1945 i Aulum sogn, søn af detailhandler Karl Dalgaard Stefansen og hustru, Mariane Nielsen.

Elly Hvas gik i skole i Thyborøn og Holstebro, blev student i 1967 og dimitterede fra Nr. Nissum Seminarium i 1971. Erik Stefansen gik i skole i Aulum og tog der realeksamen i 1963. Han blev derefter optaget på Herning Seminarium og dimitterede herfra i 1970. Erik Stefansen er ansat som forstander på Undløse Skolehjem og hans hustru, Elly, er ansat som lærer samme sted.

Bopæl: Maglestenen 25, Arnakke, Vipperød.

Børn:

VIII K 4 a

Jan Stefansen, født 1. december 1970 i Struer.

VIII K 4 b

Ane Stefansen, født 13. august 1974 i Holbæk.

VIII K 5

Tove Hvas, født 14. oktober 1949 i Thyborøn. Hun blev gift 20. juli 1974 i Thyborøn med

Poul Storgaard Kristensen, født 1. februar 1951 i Mejrup sogn, søn af gårdejer Christian Storgaard Kristensen og hustru, Herdis Madsen.

Tove Hvas gik i skole i Thyborøn og tog realeksamen i 1967, i 1969 var hun elev på Haslev Højskole, og hun dimitterede i 1974 fra Ikast Fritidspædagogseminarium og har siden været ansat på Struer Fritidshjem. Poul Storgaard Kristensen har haft en gård i Resen, som han solgte i 1978. Han driver nu maskinstation i Resen.

Bopæl: Lucernemarken 7, Resen, 7600 Struer.

VIII K 6

Lone Hvas, født 27. september 1953 i Thyborøn. Hun blev gift 10. april 1974 i Thyborøn med

Jan Mortensen, født 8. september 1953 i København, søn af Ejvind Mortensen og hustru, Helga Olga Hagemann.

Lone Hvas gik i skole i Thyborøn, fik realeksamen 1970 og dimitterede fra Holstebro Børnehaveseminarium i 1979 og har siden været støttepædagog i en børnehave i Vinderup. Jan Mortensen er lærerstuderende i Nr. Nissum.

Bopæl: Vesterbrogade 52, Humlum, Struer.

Børn:

VIII K 6 a

Laust Mortensen, født 22. juli 1975 i Lemvig.

VIII K 6 b

Didde Mortensen, født 15. april 1979 i Holstebro.

VIII L

Henry Christensen, født 4. maj 1917 i Djeld, Sevel sogn. Han blev gift 16. december 1944 i Sevel kirke med

Gudrun Jensine Nielsen, født 13. juni 1922 i Sevel, datter af smedemester Albert Nielsen og hustru, Andrea Pedersen.

Henry Christensen var som ung medhjælper på gården i Djeld, senere havde han forskellige pladser ved landbruget og i 1940 var han soldat i Haderslev, da tyskerne besatte Danmark.

Henry og Sinne købte i 1944 gården »Sønder Hesel« i Skave, Borbjerg sogn. I 1967 solgte de gården og købte en frugt- og grøntforretning i Holstebro.

Bopæl: Østerbrogade 49, Holstebro.

Børn:

VIII L 1

Karin Christensen, født 1. maj 1947 i Hesel, Borbjerg sogn. Hun blev gift 15. juli 1969 med

Kaj Krogstrup Kristensen, født 25. januar 1945 i Sunds. Karin og Kaj Krogstrup er begge lærere i Ikast.

Børn:

VIII L 1 a

Jens Krogstrup Kristensen, født 28. marts 1973 i Ikast.

VIII L 2

Torkild Christensen, født 10. oktober 1949 i Hesel, Borbjerg sogn. Han blev gift 3. juli 1980 med

Lone Lund, født 6. november 1952 i Fredericia. Torkild Christensen er lægeuddannet i Århus og er nu reservelæge på Randers Sygehus, de bor i Skødstrup.

Børn:

VIII L 2 a

Anders Lund Christensen, født 31. juli 1980 i Skødstrup ved Randers.

VIII L 2 b

Pernille Lund Christensen, født 4. august 1981 i Skødstrup.

VIII L 2 c

Rasmus Lund Christensen, født 4. december 1982 i Skødstrup.

VIII L 3

Bodil Christensen, født 4. marts 1950 i Hesel, Borbjerg sogn. Hun blev gift 2. december 1975 med

Gert Nerup Andersen, født 3. april 1950 i Fensmark på Sjælland. Han er afdelingsleder i en slagterforretning i Herning.

Børn:

VIII L 3 a

Thomas Nerup Andersen, født 2. november 1975 i Tjørring.

VIII L 3 b

Ulrik Nerup Andersen, født 4. juni 1981 i Tjørring.

VIII M

David Christensen, født 23. august 1922 i Djeld, Sevel sogn. Han blev gift 29. december 1946 i Herrup kirke med

Inger Andersen Hallum, født 30. august 1928 i Herrup, Sevel sogn, datter af Emilie og Niels Hallum, gårdejer i Mundbjerg, Herrup.

David Christensen er landmand og havde først barndomshjemmet i Djeld, denne solgte han i 1948 til broderen, Ejner Christensen, og købte en ejendom i Ejsing sogn, denne blev efter nogle år solgt igen og de købte da gården »Gammel Nautrup« i Sevel sogn.

Bopæl: »Gl. Nautrup«, Nautrupvej 39, Sevel, Vinderup.

Børn:

VIII M 1

Niels Emil Christensen, født 7. april 1947 i Djeld, Sevel sogn. Han blev gift på Århus rådhus med

Jette Hedvig Jensen, født 10. marts 1956 i Rodskov, Hornslet sogn, datter af Aksel Verner Jensen og hustru, Hedvig.

Barn:

VIII M 1 a

Jane Christensen, født 7. november 1974.

VIII M 2

Poul Anders Christensen, født 26. september 1948 i Djeld, Sevel sogn. Han blev gift 4. december 1976 i Aulum kirke med

Birthe Krog, født 19. juni 1952 i Aulum sogn, datter af overlærer Johannes Krog og hustru, Gerda.

Poul Anders Christensen er student fra Århus Akademi og lærereksamen i 1979 fra Århus Seminarium, derefter ansat som lærer ved Haldagerskolen i Bredballe ved Vejle, Birthe Christensen er korrespondent i tysk og engelsk fra Handelshøjskolen i Århus og er nu ansat som lærer på Handelsskolen i Vejle.

Bopæl: Prangerager 69, Bredballe, Vejle.

Barn:

VIII M 2 a

Thomas Krog Christensen, født 12. august 1979.

VIII M 2 b

Dorthe Krog Christensen, født 20. februar 1983.

VIII M 3

John Christensen, født 5. maj 1950 i Ejsing

sogn. Han er ugift og kører mælketankvogn fra Sevel Mejeri.

Bopæl: Skrænten 8, Sevel, Vinderup.

VIII M 4

Hans Sejer Christensen, født 24. januar 1952 i Ejsing sogn. han blev gift 30. juni 1973 i Asp kirke med

Else Margrethe Thatt-Jensen, født 20. april 1955 i Linde, Asp sogn, datter af smed Egon Hjalmar Thatt Jensen og hustru, Johanne Anine Jørgensen, Linde.

Hans Sejer Christensen er centralmekaniker ved J.T.A.S.

Bopæl: Provstevænget 11, 8466 Galten.

Børn:

VIII M 4 a

Michael Thatt Christensen, født 9. december 1974.

VIII M 4 b

Vinni Thatt Christensen, født 18. september 1976.

VIII M 4 c

Tune Thatt Christensen, født 20. juli 1978.

VIII M 5

Anni Thomasine Christensen, født 21. oktober 1957 i Nautrup, Sevel sogn. Hun blev gift 4. august 1979 i Sevel kirke med

Svend Aage Kobborg, født 28. marts 1953 i Resen ved Struer, søn af Anna og Oskar Kobborg, gårdejer, Kronborgvej, Aulum.

Anni Christensen har realeksamen, handelsskoleeksamen og var boghandlermedhjælper.

Bopæl: Lundegårdsparken 26, 7490 Aulum.

Børn:

VIII M 5 1

Kristoffer Kobborg, født 27. april 1980 i Aulum.

VIII M 5 b

Esbén Kobborg, født 27. november 1982 i Aulum.

VIII M 6

Jens Jørgen Christensen, født 3. marts 1960 i Nautrup, Sevel sogn. Han har studentereksamen fra Holstebro Gymnasium, arbejder nu på Sevel Mejeri, bor hjemme.

IX
Peder Christensen
OG
Ane Margrethe Pedersen
SAMT
deres efterkommere



Margrethe og Peder Christensen med børnene, fra venstre: Dagmar, Kresten, Karen, Villads og Alvilda.

IX Peder Christensen og Ane Margrethe Pedersen.

A.
Chresten Christensen
Else Husted

1. Jens P. H. Christensen
2. Anne Marg. H. Christensen
Lars Gerner Jensen
 - a. Krøsten J. G. Jensen
 - b. Aleksandra G. Jensen
3. Edel H. Christensen
Ole O. Andersen
 - a. Rasmus Andersen
 - b. Kamille Andersen
4. Lene H. Christensen

B.
Karen Christensen

C.
Villiam Christensen

D.
Et barn der døde ved fødslen

1. Poul P. S. Nielsen
Karin Nielsen
 - a. Hasse S. Nielsen
 - b. Sanne S. Nielsen

E.
Alvilda Christensen
Konrad S. Nielsen

2. Karin S. Nielsen
Jørgen Pedersen
 - a. Rikke Britt Pedersen
 - b. Jan Skjærup Pedersen

3. Else Marie S. Nielsen
Peder Bilby
 - a. Thomas Bilby

F.
Villiam Christensen

G.
Karen Christensen
Johannes Jørgensen

1. Ole Jørgensen
Bodil K. Bukkerup
 - a. Karsten Jørgensen
 - b. Mette Jørgensen
 - c. Lars Jørgensen

2. Grethe Jørgensen
Kristian Rasmussen
 - a. Marianne Rasmussen
 - b. Bente Rasmussen

H.
Dagmar Christensen
Jens Jørgen W. Sørensen

1. Anni W. Sørensen
Jørn Engstrøm Jensen
 - a. Catarina W. E. Jensen
 - b. Christian W. E. Jensen
 - c. Birgitte W. E. Jensen

J.
Villads Ø. Christensen
Else K. Bang

1. Margit Ø. Christensen
 - a. Rikke Ø. Christensen

2. Per Ø. B. Christensen
Ketty Eriksen
 - a. Else Bang
 - b. Jens Bang

3. Niels B. Christensen

4. Lisbeth Ø. Christensen

5. Dorthe B. Christensen

IX Peder Christensen og Margrethe Pedersen samt deres efterkommere

IX

Peder Christensen, født 23. oktober 1878 i Djeld, Sevel sogn. Han døde 17. december 1955 i Sevel og blev begravet på Sevel kirkegård, 77 år gammel. Han blev gift i Sevel kirke 16. april 1909 med

Ane Margrethe Pedersen, født 10. maj 1886 i Sevel skovby, Sevel sogn. Hun var datter af gårdmand Villads Pedersen og hustru, Nielsine Madsen, »Østergaard« i Sevel skovby. Hun døde 9. december 1954 i Sevel og blev begravet på Sevel kirkegård, 68 år gammel.

Peder Christensen blev døbt 27. oktober 1878 i Sevel kirke båret af pigen Maren Jensen og pigen Ane Kirstine Jensen stod hos. Fadderne var: gårdmand Jens Sindersen, Niels Jepsen og husfæster Jens Knudsen, alle af Djeld.

Han blev konfirmeret i Trandum kirke 2. oktober 1892 med karakter mg for både kundskab og opførsel.

Peder Christensen overtog i 1899 faderens gård sammen med broderen Anders Christensen, efter overtagelsen delte de gården således at Peder Christensen overtog hovedparcellen med de gamle bygninger og fik forældrene Christen Hansen og Karen Eriksen som aftægtsfolk, vel nok fordi Peder de første år ikke var gift. Han var en dygtig landmand der hurtigt fik rettet op på gården, idet han byggede nyt stuehus og kostald, jord og besætning blev ligeledes forbedret. Peder Christensen var vel nok den

af brødrene, der var mest udadvendt, han havde flere tillidshverv, var medlem af Sevel sogneråd i flere år, han var ivrig jæger og biavler og han fik foretaget en hel del beplantninger, hvori han anlagde en stor frugthave.

I september 1953 solgte Peder Christensen gården i Djeld til ungkarl Johannes Krog fra Borbjerg for 153.000 kr., hvorefter de fik bygget hus i Sevel by. Her døde Margrethe samme år i december og Peder Christensen døde året efter.



Gården i Djeld.

Peder Christensen og Margrethe Pedersens efterkommere

Børn:

IX A

Kresten Christensen, født 22. januar 1910 i Djeld, Sevel sogn. Han døde 28. december 1980 i Holstebro. Han blev gift den 14. august 1949 i Bur kirke med

Else Husted, født 16. april 1924 i Bur, datter af Anna og Jens Husted, Bur.

Kresten Christensen gik i Nørstoft skole i Sevel sogn og han blev konfirmeret den 13. april 1924 i Sevel kirke. Han var i 30 år ansat som insiminør ved Holstebro Kvægavlerforening fra 1947 - 1977.

Bopæl: Lægårdsvej 63, 7500 Holstebro.

Børn:

IX A 1

Jens Peder Husted Christensen, født 25. marts 1950 i Holstebro. Han er planlægningsassistent i Vemb. Han er ugift og bor i Holstebro.

IX A 2

Anne Margrete Husted Christensen, født 20.



Fra venstre: Edel, Else, Kresten, Lene, Jens Peder og Anne Margrethe.

marts 1951 i Holstebro. Hun blev gift i Måbjerg kirke med

Lars Gerner Jensen, født 16. august 1951, søn af Karen og Erik Gerner Jensen, Skanderborg. Anne Margrete Gerner er uddannet som sygeplejerske og er nu sundhedsplejerske i Viborg og Lars Gerner er marketingschef og familien bor i Bjerringbro.

Børn:

IX A 2 a

Kresten Jesper Gerner Jensen, født 17. august 1973.

IX A 2 b

Aleksander Gerner Jensen, født 12. januar 1976.

IX A 3

Edel Husted Christensen, født 4. januar 1953 i Holstebro. Hun blev gift i Måbjerg kirke med

Ole Overgaard Andersen, født 2. april 1951, søn af Poula og H. C. Andersen, Viborg.

Edel Andersen er afdelingsassistent på Asp Plejehjem og Ole Andersen er rørsmed.

Bopæl: Holstebro.

Børn:

IX A 3 a

Rasmus Andersen, født 29. november 1974 i Holstebro.

IX A 3 b

Kamille Andersen, født 9. oktober 1976 i Holstebro.

IX A 4

Lene Husted Christensen, født 27. marts 1957 i Holstebro. Hun er ugift. Uddannet som servitrice. Bopæl: København.

IX B

Karen Christensen, født 18. maj 1911 i Djeld, Sevel sogn. Hun døde 29. februar 1916 på Holstebro Epidemisygehus og blev begravet på Sevel kirkegård, 5 år gammel.

IX C

Villiam Christensen, født 3. januar 1913 i Djeld, Sevel sogn. Han døde 16. maj 1916 i Djeld og blev begravet på Sevel kirkegård, 3 år gammel.

IX D

Et dødfødt barn, født 20. april 1914 i Djeld, Sevel sogn, begravet på Sevel kirkegård.

IX E

Signe Alvilda Christensen, født 5. juli 1915 i Djeld,

Sevel sogn. Hun blev gift 26. oktober 1941 i Skt. Knuds Kirke i Odense med

Konrad Skjærup Nielsen, født 16. april 1917 i Kerte sogn, Fyn, søn af Marie og Carl Skjærup Nielsen. Stilling: Murer. Bopæl: Hødersvej 4, Odense.

Børn:

IX E 1

Poul Per Nielsen, født 7. juli 1944 i Odense. Han er tørlægger og blev gift med

Karin Nielsen, født 11. maj 1946.

Bopæl: Elleholmvej 20, Ravnsbjerg, Odense S.

Børn:

IX E 1 a:

Hasse Skjærup Nielsen, født 20. maj 1968 i Odense.

IX E 1 b

Sanne Skjærup Nielsen, født 13. maj 1971 i Odense.

IX E 2

Karin Skjærup Nielsen, født 13. april 1947 i Odense. Hun blev gift med automekaniker

Jørgen Pedersen, født 21. april 1945.

Bopæl: Næsbyhave 64, Odense N.

Børn:

IX E 2 a

Rikke Britt Pedersen, født 4. november 1967 i Odense.

IX E 2 b

Jan Skærup Pedersen, født 23. september 1971 i Odense.

IX E 3

Else Marie Skjærup Nielsen, født 18. april 1949 i Odense. Hun blev gift med specialarbejder

Peder Bilby, født 26. april 1943.

Bopæl: Hødersvej 15, Odense V.

Børn:

IX E 3 a

Thomas Bilby, født 9. april 1977 i Odense.

IX F

Villiam Christensen, født 1. december 1916 i Djeld, Sevel sogn. Han døde dagen efter og blev begravet på Sevel kirkegård.

IX G

Karen Christensen, født 22. april 1918 i Djeld, Sevel sogn. Hun blev gift 4. september 1938 i Sevel kirke med

Johannes Jørgensen, født 5. maj 1915 i Ebberup på Fyn. Han døde 11. marts 1976, 61 år gammel. Han var landmand og familien boede i Sø-Søby.

Børn:

IX G 1

Ole Jørgensen, født 11. juni 1939. Han blev gift 26. marts 1964 med

Bodil Kristensen Bukkerup, født 14. oktober 1943. Ole Jørgensen er gårdejer og bor i Kirke Søby, Assens.

Børn:

IX G 1 a

Karsten Jørgensen, født 13. februar 1966.

IX G 1 b

Mette Jørgensen, født 1. august 1968.

IX G 1 c

Lars Jørgensen, født 5. august 1970.

IX G 2

Grethe Jørgensen, født 20. august 1941. Hun blev gift 4. marts 1961 med gårdejer

Kristian Rasmussen, født 6. september 1932. Bopæl: Tobovej 61, Brylle, Tommerup.

Børn:

IX G 2 a

Marianne Rasmussen, født 6. september 1961.

IX G 2 b

Bente Rasmussen, født 18. februar 1965.

IX H

Dagmar Elfrida Christensen, født 2. september 1920 i Djeld, Sevel sogn. Hun blev gift 19. august 1941 i Sevel kirke med købmand

Jens Jørgen Winther Sørensen, født 13. december 1916. Ægteparret havde først en købmandsforretning i Holstebro, men flyttede senere til Brønderslev. Her døde han den 13. april 1967 og blev begravet på Brønderslev kirkegård, 50 år gammel. Bopæl: Stokbrogade 5, Brønderslev.

Barn:

IX H 1

Anni Winther Sørensen, født 12. januar 1942 i Holstebro. Hun blev gift 8. juni 1963 i Brønderslev kirke med

Jørn Engstrøm Jensen, født 13. september 1938 i Brønderslev.

Bopæl: Lyngholmvej 9, Hirtshals.

Børn:

IX H 1 a

Catharine Winther Engstrøm Jensen, født 23. juni 1966.

IX H 1 b

Christian Winther Engstrøm Jensen, født 10. oktober 1968.

IX H 1 c

Birgitte Winther Engstrøm Jensen, født 9. juni 1975.

IX J

Villads Østergaard Christensen, født 15. september 1924 i Djeld, Sevel sogn. Han blev gift den 12. september 1948 i Sevel kirke med

Else Katrine Bang, født 29. september 1924 i Hedegaard, Sevel sogn. Hun er datter af afdøde gårdejer Niels Bang og hustru, Katrine, Hedegaard, Sevel sogn.

Villads Østergaard købte i 1948 gården »Øster Bederholm«, Sevel sogn, hvor familien stadig bor.

Børn:

IX J 1

Margit Østergaard Christensen, født 15. december 1949. Hun er uddannet som lærer, er ugift. Bopæl: Vejen.

Barn:

IX J 1 a

Rikke Østergaard Christensen, født 29. oktober 1976.

IX J 2

Per Østergaard Bang (født Christensen), født 23. oktober 1951. Han blev gift 17. oktober 1981 på Vinderup rådhus med

Ketty Eriksen, født 5. oktober 1949 på Læsø, datter af Inga og Poul Eriksen, Læsø. Per Østergaard Bang er uddannet som tømrer og har siden 1973 været ansat ved Rederiet Lauritsen. I 1978 købte han hus i Hvidemose, Ejssing sogn, hvor familien bor.

Børn:

IX J 2 a

Else Bang, født 14. september 1979.

IX J 2 b

Jens Bang, født 28. juli 1982.

IX J 3

Niels Bang Christensen, født 28. juli 1957. Han er uddannet som mekaniker, er nu lastvognschauffør og ugift.

IX J 4

Lisbeth Østergaard Christensen, født 5. april 1960. Hun er kontoruddannet og er regnskabsassistent i Holstebro.

IX J 5

Dorthe Bang Christensen, født 28. august 1962. Hun var i sommeren 1981 i England, hvor hun havde arbejde på et hjem for handicappede. Nu arbejder hun på Sevel Alderdomshjem og bor hjemme i »Øster Bederholm«.

X
Kjeld Christensen
OG
Ane Jensen Bæk
SAMT
deres efterkommere



Ane og Kjeld Christensen.

X Kjeld Christensen og Ane Jensen Bæk

A.
Chresten Christensen
Anne M. Christensen
Agnethe K. S. Pedersen

1. Ingrid Christensen
Sigurd S. Pedersen

a. Peder S. Pedersen
b. Dorthé S. Pedersen
c. Hanne S. Pedersen
d. Tinne S. Pedersen

2. Eva Christensen
Stig V. Sørensen

a. Søren V. Sørensen
b. Mikkel V. Sørensen

3. Kjeld Christensen
Gerda Nørgaard Toft

a. Jane T. Christensen
b. Mette T. Christensen
c. Chresten T. Christensen

4. Grethe Christensen
Chr. Amby Knudsen

a. Sisse Amby Knusen
b. Jan Amby Knudsen

5. Poul Christensen
Charlotte Christensen

a. Troels Christensen

6. Karen Christensen

7. Anna M. S. Christensen

B.
Anders Bæk Christensen
Esther Saur

1. Inger B. Christensen
Arne Busk Madsen

a. Tina Bæk Madsen
b. Morten Busk Madsen
c. Jacob Busk Madsen
d. Jesper Busk Madsen

2. Elsebeth B. Christensen

a. Merete B. Christensen
b. Chr. Willer Jacobsen
c. Anders B. Christensen

3. Jens B. Christensen
Lone Pedersen

a. Gitte Guldberg Nielsen
b. Anne Charlotte Saur

C.
Karl Christensen
Esther Madsbjerg

1. Else Karen Christensen

D.
Harald Christensen

E.
Ane Marie Christensen
Aksel Lauritsen

1. Hanne Lauritsen
Mogens Jacobsen

a. Jan Jacobsen

F.
Johannes Christensen
Marie Friis

1. Preben F. Christensen

2. Kjeld Christensen

3. Hans F. Christensen

4. Elly Christensen

X Kjeld Christensen og Ane Jensen Bæk samt deres efterkommere

X

Kjeld Christensen, født den 3. august 1881 i Djeld, Sevel sogn. Han døde den 7. oktober 1956 i Djeld, og blev begravet på Sevel kirkegård. Han blev gift den 15. oktober 1813 i Sevel kirke med

Ane Jensen Bæk, født 23. september 1887 i Djeld, Sevel sogn. Hun var datter af gårdejer Anders Jensen Bæk og hustru, Ane Marie Jensen, Djeld. Hun døde den 7. april 1959 på Holstebro sygehus og blev begravet på Sevel kirkegård.

Ved Kjeld Christensens døb i Sevel kirke blev han båret af pigen Ane Johanne Nielsen og pigen Ane Kirstine Jensen, Djeld stod hos. Fadderne var: gårdejer Jens Sindersen, gårdejer Niels Jepsen, begge Djeld, og skomagersvend Peder Kjeldsen, Sahl. Han blev konfirmeret den 6. oktober 1895 i Trandum kirke med karakter mg både for kundskab og opførsel. Efter sin konfirmation var han karl hjemme på gården indtil han som 17-årig kom ud at tjene ved landbruget. I 1910 byggede han sin egen landbrugsbedrift på en udstykket parcel fra fødegården,

senere udvidede han ved at købe et hedelod, som han dyrkede op og fik et godt stykke jord ud af. Det blev efterhånden til en god og driftig gård, hvor han fortsatte som aktiv landmand indtil sin død.

Trods sine gode evner og store politiske - samt religiøse interesser, deltog han ikke ret meget i det offentlige liv, bortset fra at han var medlem af bestyrelsen for hjælpekasen og brugsforeningen, samt medlem af Sevel menighedsråd.

Politisk tilhørte han det radikale venstre, der varetog de små's interesser i samfundet, og religiøst var de begge tilsluttet Indre Mission.

Hans hustru, Ane Christensen, gennemgik almindelig folkeskoleuddannelse, hun havde ualmindelig gode evner og kunne læse allerede som 4-årig.

Hun blev uddannet som syerske i Skive og var i nogle år sypige på forskellige gårde. I 1910 blev hun husbestyrerinde for Kjeld Christensen, som hun var en god hjælp og støtte for, ligesom hun også var en god mor for deres børn. Fattigfolk gik aldrig forgæves til hende om hjælp, hun hjalp dem i stilhed. Efter sin mands død solgte hun gården og lod bygge et hus i Djeld by, hvor hun boede til sin død.



Kjeld Christensens gård i Djeld.

Kjeld Christensen og Ane Jensen Bæks efterkommere

X A

Christen Christensen, født 21. juli 1914 i Djeld, Sevel sogn. Han blev gift første gang den 11. februar 1940 i Hillerslev kirke med

Anna Marie Christiansen, født den 29. marts 1916 i Hillerslev, datter af købmand Niels Peder Christiansen og hustru Poulina.

Hun døde 21. november 1965 i Skovsted og blev begravet på Hillerslev kirkegård, 49 år gammel.

Christen Christensen blev gift anden gang den 9. august 1967 med

Agnethe Kirstine Stentoft Pedersen, født 23. november 1929 i Nors, datter af landmand Marthinus



Bageste række fra venstre: Karl, Anders, Johannes, forreste række: Kresten, Harald og Marie.

Pedersen og hustru, Madsine. (Hun var enke og havde fra sit første ægteskab tre børn:

1. *Else Bager.*
2. *Bodil Bager.*
3. *Jonna Bager.*

Christen Christensen er uddannet ved landbruget, han var i 1934 elev på Haslev Kontrolskole, og arbejdede derefter i nogle år som kontrolassistent, bl.a. i Skovsted, Hillerslev sogn, afbrudt af militærtjeneste i Haderslev 1935 - 1936.

I 1939 købte han en landejendom i Skovsted, hvor han stadigvæk bor. Christen Christensen var i 20 år medlem af skolekommissionen, revisor for mejeriet i 25 år, og kommunal revisor i 14 år.

Hans hustru, Anna Marie Christensen, gik i skole i Hillerslev, hun havde som ung forskellige pladser i huset, ligesom hun også havde et ophold på Skårup Husholdningsskole. Hun var medlem af flere bestyrelser og var en tid formand i husholdningsforeningen.

I dette ægteskab var der seks børn:

X A 1

Ingrid Christensen, født 18. juli 1940 i Skovsted, Hillerslev sogn. Hun blev gift 30. oktober 1960 i Hillerslev med

Sigurd Stentoft Pedersen, født 3. september 1939 i Nors, søn af landmand Martinus Pedersen. Ingrid og Sigurd Pedersen er gårdejere og bor i Nors i Havreland, 7700 Thisted.

Børn:

X A 1 a

Peder Stentoft Pedersen, født 1. december 1960 i Nors Havreland. Han er uddannet som elektriker, han aftjener for tiden sin værnepligt ved Livgarden i København.

X A 1 b

Dorthe Stentoft Pedersen, født 24. oktober 1962 i Nors Havreland. Hun er gymnasieelev.

X A 1 c

Hanne Stentoft Pedersen, født 2. marts 1965 i Nors Havreland. Hun er handelsskoleelev.

X A 1 d

Tinne Stentoft Pedersen, født 8. februar 1968 i Nors Havreland. Hun er skoleelev.

X A 2

Eva Christensen, født 5. marts 1942 i Skovsted, Hillerslev sogn. Hun blev gift 9. december 1967 i Den Danske Ambassade i Teheran med

Stig Volbjerg Sørensen, født 14. januar 1941 i He ved Ringkøbing, søn af gårdejer Søren Volbjerg Sørensen og hustru, Ingrid Sonne Hansen i He.

Eva Christensen gik i skole i Skovsted og var i 1958-1959 elev på Lægård Ungdomsskole i Holstebro, derefter var hun i lære som ekspeditrice i en skotøjsforretning i Thisted og fortsatte efter endt læretid i samme forretning indtil hun i 1963 kom til København, hvor hun var kontorassistent ved postvæsenet. Efter et års ophold i Persien sammen med sin mand, genoptog hun, ved deres hjemkomst, igen denne stilling, men er nu kontorassistent i et ingeniørfirma i Glostrup.

Stig Volbjerg Sørensen gik i skole i He og var derefter elev på Stadil Efterskole. Han arbejdede ved landbruget i tre år og aftjente sin værnepligt i 1959-60. Vinteren 1961-62 var han elev på Borris Landbrugsskole, derefter gennemførte han uddannelsen som cand. agro. på Landbohøjskolen, hvor han var færdig i 1966. I et halvt år var han ansat på Statens Forsøgsstation, og derefter et halvt år som lærer på Borris Landbrugsskole, hvorefter de begge var et år i Persien med ansættelse indenfor F.A.O., han er nu konsulent ved Fa. Nestle-Findus.

Ægteparret bor i Lyngby.

Børn:

X A 2 a

Søren Volbjerg Sørensen, født 29. september 1970 i Glostrup.

X A 2 b

Mikkel Volbjerg Sørensen, født 22. juni 1973 i Glostrup.

X A 3

Kjeld Christensen, født 2. marts 1946 i Skovsted, Hillerslev sogn. Han blev gift 31. januar 1970 med

Gerda Nørgaard Toft, født 1. december 1951, datter af Elga og Holger Toft i Helligsø.

Kjeld Christensen er uddannet ved landbruget og har siden 1. oktober 1972 været gårdejer i Nors.

Hans hustru, Gerda Christensen, er ansat ved postvæsenet.

Børn:

X A 3 a

Jane Toft Christensen, født 7. december 1969.

X A 3 b

Mette Toft Christensen, født 28. januar 1972.

X A 3 c

Chresten Christensen, født 5. september 1977.

X A 4

Grethe Christensen, født 14. januar 1950 i Skovsted, Hillerslev sogn. Hun blev gift 19. juli 1975 med

Chr. Amby Knudsen, født 21. november 1951, søn af Anna og Jacob Knudsen i Villerslev.

Grethe Christensen er kontoruddannet hos Bang & Olufsen i Struer, hun er nu ansat som lægese-kretær ved Thisted sygehus.

Chr. Amby Knudsen er uddannet som lagereks-pedient og er nu ansat som kontorassistent hos C. Søndergaard, Thisted.

Ægteparret bor i eget hus i Nors.

Børn:

X A 4 a

Sisse Amby Knudsen, født 5. marts 1977.

X A 4 b

Jan Amby Knudsen, født 22. februar 1980.

X A 5

Poul Christensen, født 19. juni 1953 i Skovsted, Hillerslev sogn. Han blev gift 2. juli 1977 med

Charlotte Christensen, født 15. september 1954,

datter af Edel og Jørgen Christensen, Hvidsten. Poul Christensen demiterede som lærer fra Nr. Nissum Seminarium i 1977 og er ansat ved Hadsten skole.

Charlotte Christensen demiterede ligeledes som lærer fra Nr. Nissum Seminarium i 1977, hun er også ansat ved Hadsten skole.

Barn:

X A 5 a

Troels Christensen, født 13. maj 1977.

Ægteskabet er opløst i juli 1980.

X A 6

Karen Christensen, født 5. juli 1958 i Skovsted, Hillerslev sogn. Hun tog realeksamen i Thisted, havde derefter forskellige pladser i huset. Hun

har også været elev på Skals Håndgerningsskole, og er nu på Husholdningsseminarium i Aalborg.

Christen Christensens anden hustru, Agnethe Kirstine Stentoft Pedersen, der er født i 1929, gik i skole i Nors. Hun er uddannet ved husgerning og har været beskæftiget ved dette, dels på gårde og dels på alderdomshjem.

I dette ægteskab er der barnet:

X A 7

Anna Marie Stentoft Christensen, født 22. juli 1968 i Skovsted, Hillerslev sogn. Hun er skole-elev.

X B

Anders Bæk Christensen, født 3. august 1915 i Djeld, Sevel sogn. Han blev gift 19. oktober 1940 med

Esther Saur, født 14. juli 1916 i Århus, datter af ejendomsmægler Ingvar P. Saur og hustru, Gerda.

Anders Christensen blev udlært som kommis i Djeld Brugsforening 1930-34, derefter var han kommis forskellige steder. I 1937 var han i 10 måneder på Den Danske Andelsskole i Middelfart og blev så ansat som kontorassistent hos Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger i Århus fra 1938-48, I 1948 etableret som selvstændig købmand i Hammel, og i 1966 tog han ejendomsmæglereksamen og drev derefter begge forretninger sammen. I 1970 solgte han købmandsforretningen. Siden 1973 har han været ansat som sekretær under Ministeriet for Skatter og Afgifter for Århus Amts Vestre Skyldkreds med kontor i Viby J. Og han var medlem af Ligningskommissionen 1966-67.

Esther Saur Christensen var ved sit giftemål køk-kenchef hos Marie Christensens Konditori i Århus, og siden 1972 kantinebestyrer ved Skovvangsskolen i Hammel.

Børn:

X B 1

Inger Bæk Christensen, født 18. februar 1942. Gift 22. juni 1963 med

Arne Busk Madsen.

Inger Bæk Christensen tog lærereksamen fra Århus Seminarium i 1964, var derefter ansat som lærer ved Vorup kommuneskole fra 1964-67, hvorefter hun var ansat som lærer ved Rødding kommuneskole fra 1978-80 og siden har hun været lærer ved Ørum-Sønderlyng kommuneskole. Arne Busk Madsen blev cand. theol. i 1961, hvorefter han var lærer ved Hammel Realskole 1961-63 og derefter lærer ved Forberedelsesskolen i Randers 1963-66. Fra 1967-70 var han sognepræst for Anholt menighed og fra 1970-75

sognepræst for Felsted menighed, siden 1975 er han sognepræst for Vammen-Bigum-Lindum menigheder.

Børn:

X B 1 a

Tine Bæk Madsen, født 23. februar 1965. Hun er fra 1981 elev på Jydsk Musikkonservervatorium i Århus.

X B 1 b

Morten Busk Madsen, født 3. april 1966.

X B 1 c

Jacob Busk Madsen, født 18. november 1969.

X B 1 d

Jesper Busk Madsen, født 25. marts 1971.

X B 2

Elsebeth Bæk Christensen, født 26. februar 1946. Hun blev gift 6. maj 1966. Ægteskabet opløst igen. Elsebeth Bæk Christensen var først et år i huset, hvorefter hun blev ansat hos Jydsk Telefonaktieselskab fra 1964-70, her blev hun uddannet som programmør og var EDB-chef hos Randers Aktie-Tømmerhandel fra 1970-76, derefter i Saudi-Arabien 1977-78 for Monberg & Thorsen Entreprenørforretning. Og i 1979-80 programmør hos »Labofa« Møbelfabrik i Skelshør, siden 1981 programmør hos Codan Gummivarefabrik i Køge.

Børn:

X B 2 a

Merete Bæk Christensen, født 23. juni 1967.

X B 2 b

Christian Willer-Jacobsen, født 10. oktober 1970.

X B 2 c

Anders Bæk Christensen, født 24. marts 1974.

X B 3

Jens Bæk Christensen, født 26. maj 1948. Gift 13. januar 1968. Ægteskabet opløst.

Barn:

X B 3 a

Gitte Guldborg Nielsen, født 22. september 1967.

Jens Bæk Christensen blev udlært som kleinsmed hos Campens Maskinfabrik i Hasle 1965-70, var derefter konstabelev som flyvemekaniker ved Flyvestationen Værløse 1970-71. Tog så eksamen som ejendomsmægler i 1980 og etable-

rede sig som sådan i København samme år. Han fik navneforandring til **Jens Sauer** i 1977.

Han lever nu i »papirløst« ægteskab med sygehjælper

Lone Pedersen.

Deres barn:

X B 3 b:

Anne Charlotte Sauer, født 25. januar 1981.

X C

Karl Christensen, født 22. marts 1918 i Djeld, Sevel sogn. Gift den 20. februar 1954 med

Ester Madsbjerg, datter af ejendomsmægler Kristian Marinus Madsbjerg og hustru, Emma Jensen. Karl Christensen dimiterede som lærer fra Nr. Nisum i 1940, i 1949-50 årskursus på Danmarks Lærerhøjskole i København.

Han har været lærer i Hee, Rindom, Skive, Holstebro og fra 1955-78 i Fjerritslev. I 1978 blev han bevilget afsked på grund af nedsat høreevne, han var da 60 år gammel. Siden 1969 var han revisor i Fjerritslev Bank A/S.

I 1981 afsluttede han en tre-årig uddannelse med merkonomeksamen i revision fra Aalborg Handelshøjskole. I en årrække beskikket af Undervisningsministeriet som censor til realeksamen i faget matematik.

Hans hustru, Ester Christensen, er stud mag.

Barn:

X C 1

Else Karen Christensen, født 4. juni 1958. Hun tog realeksamen i 1975, studentereksamen 1978 og højere handelseksamen 1979. Og hun blev fra april 1980 ansat ved rigstelefonen i København under Post- og Telegrafvæsenet.

X D

Harald Christensen, født 20. november 1919 i Djeld, Sevel sogn. Han er ugift.

Som ung var han beskæftiget ved landbruget hjemme i Djeld. efter moderens død i 1959 overtog Harald Christensen huset i Djeld by og her boede han til han i 1976 fik ophold på Sevel Alderdomshjem, det var på grund af sygdom, han er meget glad for at bo på Alderdomshjemmet, vi ser ham tit omme i byen, og da bliver man altid mødt med et smil og et venligt ord.

X E

Ane Marie Christensen, født 22. juni 1921 i Djeld, Sevel sogn. Hun blev gift den 12. oktober 1946 i Sevel kirke med

Aksel Marius Lauritsen, søn af landmand Laurids Lauritsen og hustru, Marie Johanne Lauritsen, Moselund, Nr. Felding.

Ane Marie Christensen gik i skole i Nørstoft, Sevel sogn, efter endt skolegang havde hun forskellige pladser i huset og i 1942 var hun elev på Skårup Husholdningsskole på Fyn.

Aksel Lauritsen var beskæftiget ved landbruget og i 1946 købte han en landejendom beliggende nord-vest for Djeld by, her bor ægteparret stadigvæk.

Barn:

X E 1

Hanne Lauritsen, født 27. januar 1951 i Djeld, Sevel sogn. Hun blev gift 26. januar 1974 med

Mogens Jacobsen, han var fra Grurup på Thy. Hanne Lauritsen tog realeksamen ved Vinderup Realskole og blev derefter uddannet som teknisk assistent. Ægteskabet opløst i 1979.

Barn:

X E 1 a

Jan Jacobsen, født 20. januar 1976 i Djeld, Sevel sogn.

X F

Johannes Christensen, født 2. juli 1930 i Djeld, Sevel sogn. Gift den 19. oktober 1954 med

Marie Friis, født 28. maj 1946 i Øse sogn, datter af Metha og Hans Friis, Ølgod.

Johannes Christensen er uddannet ved landbruget og startede som selvstændig landmand i Stendis, Ryde sogn i 1954.

Børn:

X F 1

Preben Friis Christensen, født 11. august 1955 i

Stendis, Ryde sogn. han har efter endt skolegang haft forskellige jobs. I 1979 udlært som revisor, hvorefter han var ansat som bogholder i Vestjysk Rejsebureau i et år, samtidig med startede han en brugtbilforretning under navnet P.C. Biler på Skivevej 35 i Holstebro, hvor han endnu bor.

X F 2

Kjeld Christensen, født 3. oktober 1956 i Stendis, Ryde sogn. Han er efter endt skolegang uddannet ved landbruget, har været på grundskole på Ladelund Landbrugsskole og ni måneders driftlederkursus på Lægård Landbrugsskole, derefter et halvt år i Alberta i Canada på en farm, samt et halvt år som fodermester hos Kong Hassan den anden i Marokko, han er nu ansat som overfodermester på Rosenfeld gods ved Vordingborg.

X F 3

Hans Friis Christensen, født 15. december 1959 i Stendis, Ryde sogn. Han er efter endt skolegang uddannet ved landbruget, har haft forskellige pladser på landet, samt været på grundskole på Lægård Landbrugsskole. Han er for tiden ansat på en farm i Montana i USA.

X F 4

Elly Christensen, født 7. april 1961 i Stendis, Ryde sogn. Hun har efter endt skolegang haft forskellige pladser i huset, derefter er hun uddannet indenfor restaurationsbranchen.

Nuværende adresse: Viborgvej 14, 7500 Holstebro.

XI
Karen Kirstine Christensen
OG
Peder Christian Madsen
SAMT
deres efterkommere



Kirstine og Peder Chr. Madsen omgivet af familien: Fra venstre: Rigmor, Martha Madsen, Sigfred Mathiesen, Dagny, Jakob Jensen, Ole Lykkeskov, Marie Madsen, Carlo, Magda, Jacob, Nora og Kristen.

A. Død som spæed.			
B K. Eleonora K. Madsen Jacob Jensen	1.	Birthe Kirstine Jensen Kaj Aage Nielsen	a. Asger Nielsen b. Dorte Nielsen c. Helle Nielsen
	2.	Villads P. Chr. Jensen Hanne N. Olesen	a. Jakob Jensen b. Lars Jensen
C. Jacob Carlo M. Madsen Marie Slot Pedersen	1.	Grethe Slot Madsen Finn Tingleff	a. Peder Tingleff b. Lone Tingleff
	2.	Ruth Madsen Arne O. Nielsen	a. Allan O. Nielsen b. Jane O. Nielsen
	3.	Bent Madsen	
D. Magda Marie Madsen Ole M. L. Lykkeskov	1.	Finn V. Lykkeskov Erna Søndergaard	a. Hanne Lykkeskov b. Ole Lykkeskov c. Ebbe Lykkeskov
	2.	E. Britt Lykkeskov Jens B. Jacobsen	a. Brian K. Hestbæk b. Vini Hestbæk c. Gert L. Jakobsen
E. Dagny Amalie Madsen Sigfred Mathiesen	1.	Vera K. Mathiesen	
	2.	Thorkild Mathiesen Randi K. Jensen	a. Torben K. Mathiesen b. Berit K. Mathiesen c. Henrik K. Mathiesen
	3.	Bodil Mathiesen Thorkild Bork	a. Lisbeth Bork b. Mogens Bork
F. Kristen Henry Madsen Martha J. Hansen	1.	Birthe A. Madsen Erling Pedersen	a. Susanne A. Pedersen b. Anita B. Pedersen
	2.	John E. Madsen Magda A. Mikkelsen	a. Torben B. Madsen b. Dorte B. Madsen c. Christina B. Madsen
	3.	Helge F. Madsen Irene L. Madsen	a. Søren Madsen b. Jesper Madsen
	4.	Hanne Merete Madsen Henning Østergaard Jensen	a. Dan Ø. Jensen b. Ken Ø. Jensen
	5.	Ole Preben Madsen Eva Nielsen	a. René Madsen b. André Madsen
	6.	Knud Arno Madsen	
	7.	Randi V. H. Madsen Hans Stefansen	a. Heidi Stefansen b. Lonni Stefansen
	8.	Ina Lis H. Madsen Tommy Nørskov	a. Michael Nørskov
	9.	Jan B. H. Madsen	
	10.	Lene K. H. Madsen	
G. Jakob Madsen			
H. Rigmor Lydia Madsen Elmo Christensen			

XI Karen Kirstine Christensen og Peder Chr. Madsen samt deres efterkommere

XI

Karen Kirstine Christensen, født 23. april 1885 i Djeld, Sevel sogn. Hun døde 31. januar 1968 i Herrup og blev begravet på Herrup kirkegård. Hun blev gift 15. november 1906 i Sevel kirke med

Peder Chr. Madsen, født 10. juni 1883 i Herrup, Sevel sogn, søn af gårdejer Jacob Madsen og hustru, Maren Jensen, Herrup. Han døde 13. maj 1979 på Holstebro Centralsygehus og blev begravet på Herrup kirkegård knap 96 år gammel.

Karen Kirstine Christensen blev ved dåben den 1. maj 1885 i Sevel kirke båret af pigen Ane Hansen og boelskone Maren Jensen stod hos. Fadderne var: Boelsmand Niels Hansen, gårdmand Niels Jepsen og gårdmand Jens Sindersen, de var alle fra Djeld. Hun blev konfirmeret 9. april 1899 i Sevel kirke med karakter mg for både kundskab og opførsel.

Peder Christian Madsen har fortalt:

»Vi fik 30 tdr. land jord fra Herrupgård, hvorpå vi byggede en gård, og her boede vi indtil 1955, da overtog vor yngste søn, Jacob Madsen, gården, og vi fik bygget hus i Herrup by, Aldershvile.

Med tiden fik jeg mange tillidshverv, hvoraf jeg dog kun vil nævne, at jeg var i sognerådet i Sevel i 14 år og i skolekommissionen i 22 år«.

Datteren Dagny Mathiesen har skrevet følgende om sit hjem:

»Mit barndomshjem i Herrup har jeg altid sat meget højt, jeg tror, det kan siges, vi blev opdraget til gudsfrygt og nøjsomhed. Søndagen skulle være en helligdag, den dag skulle der ikke arbejdes med noget, der kunne gøres de andre dage. Vi så aldrig mor lave håndarbejde om søndagen. Samtalemøderne i Herrup blev dengang holdt om søndagen, vi børn kom også af og til med i kirke, men jeg husker særligt søndagsskolen, som Jacob Mundbjerg og Niels Mundbjerg ledede for os.

Juleaften var en aften, vi glædede os til som til ingen anden. Den aften gik mor med far ud at malke, og så måtte vi lege med vore julegaver imens, jeg husker særligt én juleaften, jeg var ca. otte år, da fik jeg en lyserød flonels natkjole, som mor havde syet, og så fik jeg et lille komfur, der kostede 50 øre, jeg var meget lykkelig, det var over al forventning, jeg skulle have begge dele.

Vi havde et stykke eng nede ved Karup å, det var en hel udflugt, når vi skulle bjerge høet derfra, vi havde en mil at køre dertil. Mor havde lavet en hvedebrødspandekage og rødgrød, som vi spiste til middag derude. Arbejdet var primitivt, jorden var så blød, at vi ikke kunne bruge hestekræfter, men anvendte høle og håndrive. Når høet så var stakket, bar vi stakkene op på det tørre med to bærestænger og fik det læsset på vognen, hvorefter vi kørte den lange vej hjem ad hedeveje med dybe hjulspor, så det kunne nok slingre noget med læsset«.

Da Peder Chr. Madsen fyldte 90 år, pinsedag 1973, havde Holstebro Dagblad en samtale med ham.

»Jeg er bare et ganske almindeligt menneske, mig er der ikke noget særligt ved«, siger 90-årige Peder Christian Madsen, når man spørger ham direkte. Det skal man heller ikke. Indirekte kan det i hvert fald aflæses, at man så ikke behøver at være noget særligt, for at der er bud efter en. Det har der været efter P. Chr. Madsen. Som et familiemedlem har udtrykt det:

»Det eneste, han ikke har været med i, er idrætsforeningens bestyrelse«.

Glæden ved tal, regning og matematik har ført til mange poster. Det blev til 14 år i sognerådet, fordelt over tre perioder.

»Vi havde god føling med folks økonomi, da jeg startede som medlem af sognerådet i 1921. Sognerådsmedlemmerne måtte nemlig selv ud at kræve den skat op, de havde pålignet folk. Det gjorde vi fire gange om året, og det tog sin tid, men det gav et godt indblik i forholdene rundt omkring. Jeg tror, vi lignede for ialt 80.000 kr. til det første budget, jeg var med til.

Vi mærkede aldrig noget videre til partipolitik, selv har jeg alle dage været venstremand, selvom jeg omkring den første verdenskrig hældede lidt til de radikale«.

Peder Chr. Madsen havde lutter ug'e, da han forlod skolen.

»Men det var vist helt almindeligt dengang« mindes han. En datter mener dog at kunne huske, at regning må han have været god til. I hendes skoletid måtte degnen nemlig ty til hjælp hos ham, da det kneb med at finde ud af en eksamensopgave.

Han var med fra brugsens start i Herrup, og det blev til 40 års arbejde som forretningsfører. Hertil kom så, at han var medlem af tilsynsrådet for Sevel Sparekasse i 25 år. Samme antal år var han kommunal revisor. Han har siddet i sygekassens bestyrelse, været medlem af børneværnet og tillidsmand for forsikringsselskabet MLU. Kirkeligt føler han sig mest tilknyttet Indre Mission.

I 1906 købte han en parcel af sin fødegård for 3000 kr., da det blev afgjort, at det skulle være ham og Kirstine, byggede han en gård for andre 3000 kr. Der var 20 tdr. land til stedet, senere købtes der dog mere til.

Det blev til syv børn, så der var livligt ved petroleumlampens skær, men Peder Christian Madsen havde nu sin egen måde at ordne tingene på, hvis det blev for overstadigt. »Han kunne styre os med øjnene« fortæller en datter. Kikkede han op over brillerne, så var der ro i stuen.

Men Peder Christian Madsen er nu ellers ikke en tavs mand. Tværtom, kan han godt give en sang til bedste. Musikken og sangen har altid stået ham nær«.

Peder Christian Madsens og Karen Kirstine Kirstensens efterkommere

XI A

Jakob Carlo Mathinus Madsen, født 18. september 1907 i Herrup, Sevel sogn. Død 23. juni 1908 i Herrup og begravet på Sevel kirkegård.

XI B

Karen Eleonora Kristine Madsen, født 2. juni 1909 i Herrup, Sevel sogn, gift 21. september 1944 i Herrup kirke med

Jakob Jensen, født 12. marts 1904 i Trandum, Sevel sogn, søn af gårdejer Villads Jensen og hustru, Birthe Marie Sørensen, Plomgaard.

Nora Jensen var elev på Tommerup Højskole 1931. Hun har haft plads på Holstebro Missionshotel. En tid var hun husbestyrerinde hos sin bror, Carlo. Jakob Jensen havde flere pladser på landet, inden han overtog fødehjemmet. Han har siddet i bestyrelsen for Mogenstrup brugsforening. Efter at ægteparret i 1975 afstod gården til sønnen Christian Jensen, flyttede de til Mogenstrup i et hus, de købte: Jacob Jensen arbejder dog dagligt på gården.

Bopæl: Mogenstrup, 7800 Skive.

Børn:

XI B 1

Birthe Kirstine Jensen, født 13. april 1946 i Trandum Plomgaard, Sevel sogn, gift 2. maj 1969 i Trandum kirke med

Kaj Aage Nielsen, født 4. februar 1947 i Rødning sogn, søn af landmand Christian Nielsen og hustru, Marie Nielsen.

Birthe Nielsen var elev på Rydhave Ungdomsskole 1963. Hun er dagplejemor under Spøttrup kommune. Kaj Aage Nielsen er uddannet som pladesmed og har arbejdet på landbrugsmaskinefabrikker, nu på Klimabloc i Rødning.

Bopæl: Risvænget 85, Rødning, 7861 Balling.

Børn:

XI B 1 a

Asgar Nielsen, født 10. januar 1971 i Rødning sogn. Han er skoleelev.

XI B 1 b

Dorte Nielsen, født 1973 i Rødning sogn.

XI B 1 c

Helle Nielsen, født 20. marts 1979 i Rødning sogn.

XI B 2

Villads Peder Christian Jensen, født 18. oktober 1947 i Trandum Plomgaard, Sevel sogn, gift 18. oktober 1975 i Trandum kirke med

Hanne Nørgaard Olesen, født 3. september 1956 i Mogenstrup, Sevel sogn, datter af barbermester Christian Erling Olesen og hustru, Alma Nørgaard.

Christen Jensen har været elev på Nr. Nisum Ungdomsskole og på Hammerum Landbrugsskole. Hanne Jensen har været på handelsskole. Ægteparret deltager i KFUM og K's arbejde og har været medlemmer af sangkoret »Stroferne« i Mogenstrup. De overtog gården i 1975.

Bopæl: Plomgaard, Trandum, Vridsted, 7800 Skive.

Børn:

XI B 2 a

Jakob Jensen, født 15. april 1976 i Trandum Plomgaard, Sevel sogn.

XI B 2 b

Lars Jensen, født 18. juni 1979 i Trandum Plomgaard, Sevel sogn.

XI C

Jakob Carlo Marthinus Madsen, født 30. maj 1910 i Herrup, Sevel sogn. Han døde den 6. november 1982 og blev begravet på Aulum kirkegård, og han blev gift den 27. april 1944 i No kirke med

Marie Slot Pedersen, født 30. december 1913 i No sogn, datter af landmand Morten Slot Pedersen og hustru, Boline Kirstine Hansen Smidt.

Carlo Madsen købte i 1940 Vester Stoubæk i Aulum sogn for 38.000 kr. og i 1972 solgte han gården for 415.000 kr. uden besætning og maskiner og med ret til at bo i stuehuset for livstid, ligesom han også må benytte 40 tdr. land af jorden og staldbygningerne indtil 1982, for en pris af 40 tdr. byg årligt. Marie Madsen var før sit giftermål assistent på institutioner, således Seden Enggård optagelsehjem, senere ved åndsvageforsorgen i Skanderborg og Brejning. 1930-31 var hun elev på Tommerup Højskole.

Bopæl: Vester Stoubæk, 7490 Aulum.

Børn:

XI C 1

Grethe Slot Madsen, født 14. november 1945 i Aulum sogn, gift 29. marts 1969 i Aulum kirke med

Finn Tingleff, født 19. maj 1947 i Roskilde, søn af Holger Tingleff og hustru, Anne.

Grethe Tingleff er kontoruddannet på Aulum kommunekontor. Hun er nu dagplejemor. Finn Tingleff er bankuddannet i Roskilde og er nu fuldmægtig i Den Danske Bank i Kolding.

Bopæl: Toftevej 33, 6051 Almind.

Børn:

XI C 1 a

Peder Tingleff, født 30. december 1969 i Hedehusene. Han er skoleelev.

XI C 1 b

Lone Tingleff, født 20. oktober 1972 i Hedehusene. Hun er skoleelev,

XI C 2

Ruth Madsen, født 14. april 1947 i Aulum sogn. Gift 5. april 1969 i Aulum kirke med

Arne Overgaard Nielsen, født 4. april 1947 i Hørdum sogn, søn af kirkebetjent Aksel Peter Nielsen og hustru, Martine Overgaard, Jegindø. Ruth Nielsen er uddannet på kontor hos regnskabskonsulent Eriksen i Aulum. Hun er nu dagplejemor. Arne Nielsen er udannet som tømrer i Aulum og er nu ansat på en møbelfabrik. Bopæl: Lundgårdsparken 47, 7490 Aulum.

Børn:

XI C 2 a

Allan Overgaard Nielsen, født 9. oktober 1969 i Aulum sogn. Han er skoleelev.

XI C 2 b

Jane Overgaard Nielsen, født 16. februar 1972 i Aulum sogn. Hun er skoleelev.

XI C 3

Bent Madsen, født 6. december 1950 i Aulum sogn. Han har været elev på Rydhave Ungdomsskole og har taget realeksamen på Rønde Kursus, ligesom han har været på Kalø Sprogskole. Sin militærtjeneste har han aftjent ved telegraf-tropperne i Århus og hjemsendtes som overkonstabel.

Bopæl: Frederiksallé 137, 8000 Århus C.

XI D

Magda Marie Madsen, født 23. januar 1912 i Herrup sogn, gift 8. juni 1934 i Herrup kirke med

Ole Mundbjerg Lykke Lykkeskov, født 8. juni 1909 i Sevelskov, Sevel sogn, søn af landmand Christian Ernst Lykkeskov og hustru, Karen Jensen. Magda Lykkeskov har i mange år været leder af en DMS-børnekreds, ligesom hun længe har været med i søndagsskolearbejdet. Ole Lykkeskov var en tid formand for KFUM, han har siddet i menighedsrådet og har været i bestyrelsen for Herrup brugsforening. Ægteparret boede på den gård i Møgelvang, som de i mange år har drevet, og som sønnen Finn nu driver.

Bopæl: Søvejen 12, Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

XI D 1

Finn Vagn Lykkeskov, (adopteret) født 4. august 1939 i Vivild sogn, gift 23. maj 1964 i Herrup kirke med

Erna Søndergaard, født 5. oktober 1935 i Møgelvang, Sevel sogn, datter af gårdejer Aksel Søndergaard og hustru, Sigrid Nielsen.

Angående dette ægtepar og deres børn, se nr. X D2, side 148.

XI D 2

Elin Britt Lykkeskov, (adopteret), født 3. januar 1949 i Esbjerg, gift 1. gang 17. maj 1968 i Sevel kirke med

Hans Hestbæk, født 21. marts 1942 i Engbjerg sogn, søn af gårdejer Charles Hestbæk og hustru, Clara.

Ægteskabet opløst 1973.

Gift anden gang 24. august 1974 med

Jens Brødbæk Jakobsen, født 20. marts 1938 i Vildbjerg sogn, søn af landmand Henry Martin Jakobsen og hustru, Marie.

Britt Jakobsen har været elev på Blåkilde Ungdomsskole 1964. Jens Brødbæk Jakobsen har været ved landbrúget og er nu slagteriarbejder. Bopæl: Griegsvej 7, 7500 Holstebro.

Børn:

XI D 2 a

Brian Kirstein Hestbæk, født 27. august 1969 i Århus. Han er skoleelev.

VI D 2 b

Vini Hestbæk, født 11. februar 1971 i Herning, hun er skoleelev.

XI D 2 c

Gert Lykkeskov Jakobsen, født 23. september 1976 i Holstebro.

XI E

Dagny Amalie Madsen, født 5. februar 1914 i Herrup, Sevel sogn, gift 30. marts 1942 i Herrup kirke med

Sigfred Johannes Mathiesen, født 29. november 1915 i Naur sogn, søn af landmand Johan Mathiesen og hustru, Kirsten Marie Sørensen.

Dagny Mathiesen fortæller, at hun og Sigfred mødtes første gang ved et »klovgilde«. Under en mund- og klovsygeepidemi var man isoleret, og man måtte kun komme sammen med folk fra andre ejendomme, hvor de også havde sygdommen. I 1942 købte ægteparret en ejendom i Møgelvang, Sevel sogn, på

27 tdr. land. I april 1979 solgte de ejendommen og flyttede ind i et nybygget hus i Herrup.

Bopæl: Vinkelvej 5, Herrup, 7830 Vinderup.

Børn:

XI E 1

Vera Kirstine Mathiesen, født 27. februar 1942 i Møgelvang, Sevel sogn. Hun har været elev på Haslev Højskole. Hun har været økonomaelev på Herning og Lemvig sygehus og har afsluttet sin uddannelse på Økonomaskolen i København. Hun er nu ansat som økonomassistent på Ortopædisk Hospital i Århus.

Bopæl: Silkeborgvej 110, 8000 Århus.

XI E 2

Thorkild Mathiesen, født 18. januar 1946 i Møgelvang, Sevel sogn, gift 25. august 1969 i Langholt kirke med

Randi Kildedal Jensen, født 1. juli 1950 i Langholt sogn, datter af gårdejer Jens Jensen og hustru, Lydia, Vestermølle.

Thorkild Mathiesen har taget mellemskoleeksamen fra Vinderup. Han er uddannet som bilmekaniker og har været afdelingsleder på en skiltefabrik i Aalborg. Han er nu landmand og driver svineavl. Randi Mathiesen er udlært som ekspeditrice og er nu deltidsansat i en boghandel.

Bopæl: Nygård, Stagsted, 9320 Hjallerup.

Børn:

XI E 2 a

Torben Kildedal Mathiesen, født 24. april 1971 i Vodskov sogn. Han er skoleelev.

XI E 2 b

Berit Kildedal Mathiesen, født 17. december 1973 i Hjallerup sogn.

XI E 2 c

Henrik Kildedal Mathiesen, født 27. maj 1977 i Hjallerup sogn.

XI E 3

Bodil Mathiesen, født 13. oktober 1948 i Møgelvang, Sevel sogn, gift 22. april 1972 i Herrup kirke med

Torkild Bork, født 9. juni 1948 i Alslev-Hostrup, søn af gårdejer Jens Bork og hustru, Anne.

Bodil Bork har været elev på Rydhave Ungdomsskole og på Tommerup Højskole. Derefter er hun uddannet som diakon fra Diakonskolen i Århus. Torkild Bork er også uddannet som diakon fra samme skole. Ægteparret har været sekretærer i KFUM og K i Kolding. Derefter har han været amtssekretær for KFUM i Sønderjylland. Fra oktober 1979 er ægteparret ansat på et

beskyttet pensionat under KFUMs sociale arbejde i Lemvig.

Bopæl: Kløvermarken 3, Lomborg, 7620 Lemvig.

Børn:

XI E 3 a

Lisbeth Bork, født 10. marts 1973 i Kolding.

XI E 3 b

Mogens Bork, født 4. februar 1975 i Kolding.

XI F

Kristen Henry Madsen, født 14. juli 1918 i Herrup, Sevel sogn, gift i St. Viby kirke på Fyn med

Martha Jensine Hansen, født 5. juni 1922 i Måle, St. Viby sogn, datter af statshusmand Peder Kristian Hansen og hustru, Mathilde Alvilda Hansen.

Kristen Madsen var elev på Tommerup Højskole 1941-42. Ægteparret boede først nogle år på Fyn. I 1946 købte de en ejendom i Staulund, Haderup sogn. I 1968 fik Kristen Madsen ansættelse som tankvognschauffør ved mejeriselskabet. Han har forpagtet ejendommens jord ud. I 1979 gik han på efterløn.

Bopæl: Engholm, Staulund, Haderup, 7800 Skive.

Børn:

XI F 1

Birthe Agnethe Madsen, født 19. maj 1942 i St. Viby på Fyn, gift første gang 3. marts 1962 i Haderup kirke med

Svend Laursen, født i Randers. Ægteskabet opløst i 1969.

Gift anden gang 13. september 1975 med

Erling Pedersen, født 10. marts 1936 i Viborg, søn af chauffør Marinus Pedersen og hustru, Elly.

Birthe Agnethe Pedersen er hjemmehjælper i Erritsø kommune. Erling Pedersen er ansat som postbud ved postvæsenet i Fredericia.

Bopæl: Erritsø Bygade 49, 7000 Fredericia.

Børn:

XI F 1 a

Susanne Anette Pedersen, født 20. juni 1962 i Holstebro. Hun er i gang med en EFG-uddannelse i Holstebro.

Bopæl: Engholm, Staulund, Haderup, 7800 Skive.

XI F 1 b

Anitta Betina Pedersen, født 2. oktober 1966 i Viborg. Hun er skoleelev.

IX F 2

John Erik Madsen, født 3. november 1944 i Ørslev sogn, gift 13. maj 1967 i Tarm kirke med

Magda Annalise Mikkelsen, født 4. december 1945 i Henne sogn, datter af mælkehandler Laurids Ejler Mikkelsen og hustru, Agnes Brænderis.

John Erik Madsen er uddannet som murer i Tarm, hvor han nu arbejder som murersvend. Magda Madsen er uddannet som manufaktur-ekspedient i Tarm.

Bopæl: Irisvej 121, 6880 Tarm.

Børn:

XI F 2 a

Torben Brænderis Madsen, født 22. februar 1970 i Tarm sogn. Han er skoleelev.

XI F 2 b

Dorte Brænderis Madsen, født 9. marts 1973 i Tarm sogn.

XI F 2 c

Christian Brænderis Madsen, født 13. juni 1975 i Tarm sogn.

XI F 3

Helge Frank Madsen, født 22. februar 1947 i Haderup sogn, gift 26. juni 1971 i Billum kirke med

Irene Laura Jensen, født 14. december 1952 i Billum sogn, datter af tømrer og snedker Niels Jensen og hustru, Inger Yde Markussen.

Helge Frank Madsen er gravemester hos et entreprenørfirma i Esbjerg. Irene Madsen arbejder på en fabrik, der fremstiller brugskunst.

Bopæl: Drachmannsallé 3, 6700 Esbjerg.

Børn:

XI F 3 a

Søren Madsen, født 7. april 1969 i Esbjerg. Han er skoleelev.

XI F 3 b

Jesper Madsen, født 15. november 1973 i Esbjerg.

XI F 4

Hanne Merete Madsen, født 28. juni 1948 i Haderup sogn, gift 18. februar 1967 i Haderup kirke med

Henning Østergaard Jensen, født 18. juli 1945 i Feldborg, søn af landmand Aage Jensen og hustru, Sigrid Østergaard.

Hanne Merete Jensen er hjemmesyerske. Henning Jensen har arbejdet som gravemester for

firmaet Korshøj og Knudsen, men har nu sin egen entreprenørvirksomhed.

Bopæl: Egevej 4, Feldborg, 7800 Skive.

Børn:

XI F 4 a

Dan Østergaard Jensen, født 2. juli 1967 i Feldborg sogn. Han er skoleelev.

XI F 4 b

Ken Østergaard Jensen, født 6. februar 1971 i Feldborg, Haderup sogn. Han er skoleelev.

IX F 5

Ole Preben Madsen, født 4. november 1949 i Haderup sogn, gift 3. juli 1971 i Grove kirke med

Eva Nielsen, født 27. november 1948 i Århus, datter af landmand Christian Ingvard Jensen og hustru, Ester Johanne Nielsen.

Ole Preben Madsen er uddannet som automekaniker i Haderup og er nu ansat som specialarbejder på Flyvestation Karup. Eva Madsen har stået i forretning og er nu fabriksarbejder.

Bopæl: Ringvej 13, Kølvrå, 7470 Karup J.

Børn:

IX F 5 a

René Madsen, født 31. januar 1972 i Herning. Han er skoleelev.

XI F 5 b

André Madsen, født 2. december i Kjellerup.

XI F 6

Knud Arno Madsen, født 18. april 1952 i Haderup sogn. Han har været fiskerimedhjælper i Karup, men er nu lastvognschauffør hos en vognmand i Tvis. Han er interesseret i heste.

Bopæl: Bredgade 57, Feldborg, 7800 Skive.

XI F 7

Randi Vibeke Hansen Madsen, født 20. januar 1954 i Haderup sogn, gift 17. maj 1975 i Feldborg kirke med

Hans Stefansen, født 18. marts 1952 i Aulum, søn af specialarbejder Jens Stefansen og hustru, Olga Christensen.

Randi Stefansen er rengøringsassistent ved Feldborg skole. Hans Stefansen er chauffør hos frugtfirmaet Kirkebyes i Holstebro. Han har været elev på ungdomsskolen i Jebjerg.

Bopæl: Langgade 20, Feldborg, 7800 Skive.

Børn:

XI F 7 a

Heide Stefansen, født 2. januar 1974 i Holstebro.

XI F 7 b

Lonni Stefansen, født 17. februar 1976 i Holstebro.

XI F 8

Ina Lis Hansen Madsen, født 26. oktober 1955 i Haderup sogn, gift 22. april 1978 i Haderup kirke med

Tommy Nørskov, født 27. december 1952 i Gedhus, søn af depotbestyrer Holger Nørskov og hustru, Larsine Kristine Pedersen.

Ina Nørskov arbejder på fabrikken Elka-Regntøj. Tommy Nørskov er automekaniker.

Bopæl: Håndværkervej 10, 7470 Karup.

Barn:

XI F 8 a

Michael Nørskov, født 6. august 1977 i Kølvrå.

XI F 9

Jan Benny Hansen Madsen, født 28. december 1957 i Haderup sogn.

Han er uddannet som mekaniker i Haderup. En tid sejlede han med Englandsbådene fra Esbjerg. Nu er han ansat som motormand hos et Svendborgrederi og sejler med et fragtskib i udenrigsfart.

Bopæl: Hjemme.

XI F 10

Lene Kirsten Hansen Madsen, født 3. september 1959 i Haderup sogn. Død 25. december 1975 ef-

ter en påkørselsulykke. Hun blev begravet på Haderup kirkegård, kun 16 år gammel.

XI G

Jakob Madsen, født 27. maj 1923 i Herrup, Sevel sogn.

Han var elev på Tommerup Højskole 1944-45, og i vinteren 1947-48 var han elev på Hammerum Landbrugsskole. Han har haft forskellige pladser ved landbruget på Ringkøbing- og Fredericia-egnen. I 1945 overtog han sine forældres gård i Herrup.

XI H

Rigmor Lydia Madsen, født 4. april 1927 i Herrup, Sevel sogn, gift 2. januar 1974 i Råbjerg kirke med

Elmo Christensen, født 11. november 1916 i Skæve sogn, søn af landmand Laurits Christensen og hustru, Elise Marie Larsen, Hugdrup.

Rigmor Christensen har været elev på Hammerum Husholdningsskole og på Haslev udvidede Højskole. Hun har en socialpædagogisk uddannelse fra Jægerspris Børneforsorgsseminarium. Hun er ansat som socialpædagog i Emmersbæk Børnehave i Hirtshals, på deltid, og hun er næstformand i Tversted menighedsråd. Elmo Christensen har lærerek-samen fra Haslev Seminarium, sløjdlærereksamen fra København samt specialkursus i dansk og matematik. Han har været medlem af Tversted menighedsråd og er formand for Kristelig Lytterforening. Han har været lærer ved Tversted Kommuneskole i 17 år, sidst som overlærer og lærerådsformand, han er fra september 1979 gået på førtidspension.

Bopæl: Nøddevænget 3, Tversted, 9881 Bindslev.

Navneregister for efterslægten

Personerne i dette register er nævnt ved deres døbenavn.

- Albertsen, Rita 202
- Allesøe, Anne 104
- Andersen, Agnes 132
- Agnes Kirstine 124
- Agnes Margrethe 112
- Anders 143
- Anders 124
- Anders 138
- Anders Folmer 159
- Ane 101
- Ane Margrethe 117
- Anna 133
- Anna Leonora 135
- Anny 126
- Anton 132
- Anton Severin 112
- Arne Rolighed 103
- Asta Inga 149
- Benjamin Harmondal Rolighed 103
- Betty Kirstine 134
- Birgit 139
- Bothilde Marie 123
- Carl Christian 138
- Dagmar 101
- Dennis Holmgaard 139
- Edith 133
- Ejnar 138
- Ellen 97
- Ellen Marie 97
- Else Marie 138
- Ely 152
- Emma 137
- Esther Emilie 138
- Gert Nerup 219
- Gunner 133
- Hans 97
- Hans Folmer 159
- Hans Jørgen 138
- Hansine 157
- Harry 124
- Henning Arne 126
- Henny 126
- Henry 126
- Jacob 124
- Jan Meldgaard 134
- Jens 123
- Jens Christian 111
- Jens Søndergaard 125
- John 125
- Julie Christine 135
- Julie Christine 135
- Kamille 224
- Karen Marie 125
- Kasper Harmondal Rolighed 103
- Keld 126
- Kitty 126
- Kim Meldgaard 134
- Klare Helene 138
- Kresten 130
- Kristian Richardt 125
- Lars Erik 139
- Laura 132
- Leif 125
- Magda Helene 124
- Maren Bothilde Marie 111
- Mette Bothilde Marie 131
- Mette Marie 167
- Niels 97
- Niels Christian 111
- Niels Laurits 134
- Nina 124
- Nina Mosegaard 159
- Ole 224
- Rasmus 224
- Ruth 112
- Svend Erik 138
- Søren 209
- Thomas 209
- Thomas Nerup 219
- Tove Agnethe 135
- Ulrik Nerup 219
- Valborg Elisabeth 102
- Verner 134
- Aase Katrine 134
- Andreasen, Allan 124
- Poul 202
- Augustinussen, Agnete 202
- August 201
- Grete 201
- Nicolai 201
- Bager, Bodil 230
- Else 230
- Jonna 230
- Bang, Else 225
- Else Katrine 225
- Jens 225
- Bay, Bo Flemming 124
- Jesper 124
- Per 124
- Bech, Ane Katrine Kristensen 167
- Jeppe Hedegaard Kristensen 167
- Kirstine Jensdatter 166
- Bendtsen, Ida 211
- Mette 134
- Ole 134
- Sigurd 134
- Benedbæk, Gunnar Juul 159
- Lars Valdemar 217
- Mads Christian 217
- Bilby, Peder 224
- Thomas 224
- Birkmose, Gunhild 137
- Jens Søndergaard 137
- Kristian Lambertsen 137
- Maria Søndergaard 138
- Thorkild Søndergaard 137
- Bitsch, Heidi 150
- Holger 149
- Johan Konrad 149
- Ole 150
- Sonja 149
- Bohsen, Birgitte 151
- Helene 151
- Ove Henning 151
- Vibeke 151
- Boll, Finn 217
- Heidi Louise 217
- Sara Susanne 217
- Bork, Lisbeth 240
- Mogens 240
- Thorkild 240
- Bosseraz, Patricia Louise 118
- Breinholt, Johannes 209
- Brødsgaard, Birgit 158
- Connie 159
- Ingrid 159
- Jette 158
- Keld 160
- Lene 159
- Solveig 160
- Bukkerup, Bodil Kristensen 225
- Buskov Ane 166
- Diana 213
- Henning Emil 213
- Jeppe 213
- Bæk, Ane Jensen 229
- Bøndergaard, Karen 186
- Kirstine Oline 186
- Kresten 186
- Ruth 186
- Carlsen, Thorvald 119
- Chneider, Mogens 196
- Ricco 196
- Christensen, Anders 207
- Anders Bent Stenrevle 217
- Anders Bertel 117
- Anders Bæk 232
- Anders Bæk 231
- Anders Hansen 209
- Anders Kirkegaard 215
- Anders Lund 219
- Ane 165
- Ane 172
- Ane Catrine 193
- Ane Johanne 188
- Ane Margrethe 201
- Ane Marie 193
- Ane Marie 232
- Anna 112
- Anna Grethe 217
- Anna Marie Stentoft 231
- Anna Marie 229
- Anne Margrethe Husted 223
- Anni 216
- Anni Thomasine 220
- Bent 217
- Bent 131
- Bo 210
- Bodil 219
- Charlotte 231
- Chresten 208
- Chresten 229
- Chresten 231
- Dagmar Elfrida 225
- David 219
- Doris 209
- Dorthé Bang 225
- Dorthé Krog 219
- Ebba 209
- Edel Husted 224
- Edel Kirstine 210
- Edvard 112
- Ejner 131
- Ejner 215
- Elly 233
- Elly Katrine 197
- Elmo 242
- Else Karen 232
- Elsebeth Bæk 232
- Emma 214
- Erik 131
- Esther 209
- Eva 230
- Frank 209
- Grethe 231
- Gunhild Minna 217
- Hans 185
- Hans Christian 216
- Hans Friis 233
- Hans Sejer 219
- Harald 232
- Henrik 131
- Henrik Dons 217
- Henry 218
- Inger Bæk 231
- Ingrid 230
- Jan 210
- Jane 219
- Jane Toft 231
- Jens 196
- Jens 209
- Jens Bæk 232
- Jens Christian 193
- Jens Jørgen 220
- Jens Peder Husted 223
- Jesper 210
- Johanne Ruth 197
- Johannes 233
- John 219
- Karen 186
- Karen 193
- Karen 207
- Karen 224
- Karen 224
- Karen 231
- Karen Kristine 237
- Karin 219
- Karl 232
- Kitty Kirstine 217
- Kirsten 134
- Keld 229

- Keld 230
- Keld 233
- Knud Erik Kirkegaard 216
- Kresten 223
- Kresten Nørgaard 193 - 195
- Kristine 195
- Laila Solveig 216
- Lene Husted 224
- Lisbeth Østergaard 225
- Lydia 217
- Maren Cathrine 186
- Margit Østergaard 225
- Margrethe 195 - 197
- Margrethe 215
- Martha 105
- Mary 210
- Merete Bæk 232
- Mette Toft 231
- Mikael Thatt 220
- Mona 209
- Mona Margrethe 217
- Niels Bang 225
- Niels Emil 219
- Nielsine Marie 185
- Otto Ejner 215
- Peder 187
- Peder 223
- Per Østergaard 225
- Pernille Lund 219
- Poul 209
- Poul 231
- Poul Anders 219
- Poul Ejner 216
- Preben Friis 233
- Rasmus Dons 217
- Rasmus Lund 219
- Rikke 219
- Rikke Østergaard 225
- Signe 186
- Signe Alvida 224
- Svend Erik 217
- Søren 131
- Thomas 209
- Thomas Krog 219
- Thomas Stenrevle 216
- Thora 213
- Thorkild 219
- Tove 209
- Tove Signe 216
- Troels 231
- Tune Thatt 220
- Valdemar 216
- Villads Østergaard 225
- Villiam 224
- Villiam 224
- Vinni Thatt 220
- Clausen, Margrethe 214
- Cruse, Adam Vallentin Bang 124
- Jacob Lars Bang 124
- Lars Vallentin Bang 124
- Dahl, Gerda Valborg 105
- Dalum, Lene 150
- Dam, Niels 167
- Diechmann, Asmus 104
- Mickala Hyldahl 104
- Durante, Cecare 126
- Christina 126
- Dyrberg, Birgit 173
- Laurits 172
- Niels 173
- Sigrid 173
- Dyrnesli, Christian 126
- Finn 126
- Daather, Niels Ludvig 174
- Per 174
- Ejlskov, Margit 214
- Elkjær, Sigrid 174
- Eriksen, Ane 165
- Ejvind 217
- Finn 217
- Karen 164
- Karen 165
- Karen 165
- Ketty 225
- Kjeld 165
- Kresten 165
- Mads 165
- Margrethe Katrine 165
- Peder 165
- Synne Kristine 217
- Troels 217
- Evenden, Alan Michael 194
- Martin James 104
- Nigel Patrick 104
- Ewens Amalie Strømgaard 134
- Jan 134
- Foged, Yrsa 106
- Foldager, Vibeke 196
- Fomsgaard, Hanne 145
- Frederiksen, Mogens 118
- Friis, Marie 233
- Friland, Steen Hornemann 149
- From, Bente 135
- Hans Peder 135
- Jens Andreas Pedersen 135
- Kirsten 135
- Lilly 135
- Sonja 135
- Frølund, Andrea 172
- Gamerath, Hanne 102
- Gjerulf, Maja 201
- Glerup, Jørgen 146
- Graagaard, Dorthe Lund 179
- Hallum, Inger Andersen 219
- Hansen, Astrid Harmondal 103
- Bodil 105
- Bodil Hedegaard 211
- Chresten 164
- Christen 211
- Dagmar 107
- Ella 215
- Esper Hedegaard 211
- Hanne 138
- Helle Vendelboe 103
- Henning 158
- Henning Harmondal 103
- Henrik Harmondal 104
- Ingolf Filt 186
- Ingrid 215
- Kim 158
- Marianne Harmondal 103
- Martha Jensine 240
- Troels Harmondal 103
- Verner 105
- Viggo Regner 105
- Hedegaard, Anders 212
- Anna Marie 196
- Bjarne 211
- Bodil 195
- Brian 213
- Ejner 212
- Ellen Marie 212
- Else 210
- Erhardt 124
- Erik 176
- Eva 212
- Flemming 194
- Gert 195
- Hanne 176
- Hanne Trabjerg 195
- Helle 212
- Henrik 211
- Holger 194
- Inga Margrethe 211
- Jens 210
- Jens Peder 176
- Jens Peder Halkjær 194
- Jette 213
- Jonas 211
- Karen 213
- Karen Marie 195
- Kristian 195
- Lisbeth 195
- Lone 213
- Marie 194
- Mette 194
- Niels Ivan 194
- Ole 195
- Olga 212
- Peder 210
- Peter 212
- Poul 213
- Søren Erik 176
- Søren Trabjerg 195
- Thora 211
- Tina 195
- Heltberg, Andreas Søndergaard 214
- Ole 214
- Henriksen, Allan 177
- Lene 177
- Svend 177
- Ulla 177
- Hertsum, Inge 148
- Signe 158
- Søren 158
- Hermann, Helle 216
- Peter 216
- Aage 216
- Hestbæk, Brian Kirstein 239
- Hans 239
- Vini 239
- Hougaard, Anna 165
- Anton Peder 165
- Dorthea 165
- Dorthea Katrine 165
- Juliane Mathilde 165
- Hougaard, Niels 165
- Peder Christian 165
- Søren 165
- Huckenski, Jo Ann 173
- Hundrup, Aase Linda 176
- Husted, Else 223
- Hvas, Annette 218
- Elly 217
- Elly 218
- Jens Aage 218
- Jens Aage Sørensen 217
- Jens Peder 133
- John 133
- Lone 218
- Majbrith 218
- Margit 217
- Susanne 218
- Søren 133
- Tove 218
- Højriis, Birgit 118
- Iversen, Kirstine 167
- Jacobsen, Carsten Slot 152
- Christian Willer 232
- Gert Lykkeskov 239
- Hanne 209
- Jan 233
- Jens Brødbæk 239
- Laust 209
- Lene 209
- Mogens 233
- Ove 209
- Susanne 125
- Jensen, Agnes Sørine Hyldal 107
- Aleksandra Gerner 224
- Ane Bæk 229
- Ane Margrethe 197
- Anne Sofie 138
- Bente Merete Bruun 103
- Birgitte Winther Engstrøm 225
- Birthe Kirstine 238
- Bodil 105
- Bothilde Marie Hyldal 104
- Carl Ruge 131
- Catarine Winther Engstrøm 225
- Christian Winther Engstrøm 225
- Conni 138
- Dan Østergaard 241
- Dorthe Haack 197
- Elna 107
- Elna Eva 131
- Else Margrethe Thatt 220
- Erik Hedegaard 212
- Ernst Elgaard 107
- Gitte Bruun 103
- Gunhild 107
- Hans Hedegaard 213
- Henning Østergaard 241
- Harry 131
- Inger 150
- Inger Kirstine 178
- Irene Laura 241
- Jacob 238
- Jacob 238
- Jan Hedegaard 212
- Jan Lynderup 132
- Janne Bruun 103
- Jette Hedvig 219
- John Bruun 102
- Jørn Engstrøm 225
- Ken Østergaard 241
- Kirstine Bæk 118
- Kirsten Hedegaard 213
- Klaus Hedegaard 213

- Knud Otto 102
 - Kresten Jesper Gerner 224
 - Kresten Ole 132
 - Lars 238
 - Lars Gerner 224
 - Lars H. 213
 - Leif Bruun 102
 - Mads Hedegaard 210
 - Magnus Hyldal 101
 - Mette Catrine 176
 - Mette Hedegaard 212
 - Mette K. 176
 - Mogens Lynderup 132
 - Ove 149
 - Ove Christian 212
 - Petra Kirstine Hyldal 106
 - Pia Hedegaard 212
 - Pia Lynderup 132
 - Randi Kildedahl 240
 - Ruth Elsebeth 132
 - Ruth Lynderup 132
 - Sonja Hedegaard 210
 - Søren 102
 - Søren Hedegaard 213
 - Thomasine 207
 - Villads Peder Christian 238
 - Villy 213
Jeppesen Anders Peder
 Snabe 112
 - Birgit H. 118
 - Vibeke Snabe 112
Jepsen, Dagmar Marie 117
 Jacob 167
Jespersen, Karen Aase 106
 Johansen, Olga 111
 Johnsen, Alfred 117
Josephsen, Anna Marie 209
 Joseph 209
 Søren 209
Juul, Laurits 112
Jørgensen, Agnes
 Brødsgaard 158
 Anders Brødsgaard 158
 Bothilde Brødsgaard 158
 Carl Brødsgaard 157
 Dagmar Brødsgaard 159
 Grethe 225
 Hans Brødsgaard 158
 Jan 197
 Johannes 225
 Karsten 225
 Lars 225
 Lis 176
 Marie Brødsgaard 158
 Mette 225
 Ole 225
 Steen Hedegaard 217
 Svend Emil Brødsgaard 159
 Thorbjørn Haack 197
 Vibeke 197
 Viggo 197

Kabus, Anna 211
 Erich 211
 Martin 211
 Simon 211
Katholm, Bodil 194
 Kresten 195
 Pia Hedegaard 195
 Uffe Hedegaard 195
Kieldsen, Karen 165
Kielsgaard, Karen 216

Kirkegaard, Ingrid 215
 Karen Margrethe 194
 Søren 166
 Tania 216
Knak Anton Hyldal 105
 Benny 105
 Ellen Hyldal 105
 Henrik 105
 Inga 105
 Kim 105
 Niels Erik 105
 Peder Christian 104
 Peder Kristian 105
 Svend 105
 Viggo Hyldal 105
Knudsen Bent 173
 Christian Amby 231
 Ingrid Steenberg 112
 Jan Amby 231
 Knud 116
 Lars Juel 159
 Sisse Amby 231
 Susanne Dyrberg 173
 Tobias Brødsgaard 160
Kobborg, Espen 220
 Kristoffer 220
 Svend Aage 220
Kristensen, Ane 111
 Ane Kristine 130
 Anni Hedegaard 212
 Bente Hedegaard 212
 Bodil 212
 Daniel 211
 Grethe Kristine 125
 Jens Krogstrup 219
 Jørgen Hedegaard 211
 Kaj Krogstrup 219
 Kirsten Marie 165
 Lene Hedegaard 212
 Lisbeth Hedegaard 211
 Ole Hedegaard 212
 Poul Storgaard 218
Kristiansen, Anna 166
 Gerda Kirk 178
 Hanne 166
 Jens 166
 Jensine 166
 Margrethe 166
 Marie 208
 Peder 166
 Krog, Birthe 219
Kromose, Christina 148
 Finn 148

Lambertsen, Anne Lise 137
 Birthe 137
 Gertrud 137
 Jesper 138
 Kirsten Marie 138
 Kristian 137
 Lambert 138

Lange, Kurt 211
Larsen, Bitten Wullim 180
 Ebbe Hyldahl 104
 Helen Hyldahl 104
 Henry 180
 Ingeborg Regitse 216
 Ingrid 196
 Jette Hyldahl 104
 Jimmy Wullim 180
 Knud Georg 104

Lauritsen, Aksel
 Marinus 232
 Eva 133
 Hanne 233
 Inger 158
 Linda 133
 Lis 133
 Ove 133
 Vagn 133
Laurson, Alex Lund 181
 Annette Lund 181
 Elsebeth Dons 217
 Svend 240
 Svend Egon 181
Lewicke, Brinda 173
 Cherie 173
 Fred 173
 Jefte 173
Linde, Anja 202
 Maiken 202
 Svend 202
 Tage 202
 Aage 202
Lisbjerg, Hanne 174
 Henrik 174
 Verner Kresten 174
Lorentzen, Dorrit
 Hyldahl 103
 Egon Hyldahl 101
 Elin Maria Hyldahl 104
 Gunnar Hyldahl 103
 Gunnar Jan Hyldahl 103
 Helen Hyldahl 104
 Johannes Peder 101
 Kirsten Hyldahl 194
 Petra Hyldal 104
 Solveig Hyldahl 102
 Tove Hyldahl 102
Lund, Anine 181
 Anna Katrine 181
 Johannes 180
 Lone 219
 Margarethe 165
 Lunder, Karsten Robert 136
 Lawrence Gregory 136
 Marie Kirstine 136
 Oskar 136
Lykkeskov, Ebbe 148
 Elin Britt 239
 Finn Vagn 239 - 148
 Hanne 148
 Ole 148
 Ole Mundbjerg
 Lykke 239

Madsbjerg, Ester 232
Madsen, André 241
 Anne Dorthé 216
 Arne Busk 231
 Bent 239
 Birthe Agnethe 240
 Christian Brænderis 241
 Dagny Amalie 239
 Dorthé Brænderis 241
 Ebba Søndergaard 146
 Grethe Slot 238
 Hanne Merete 241
 Helga Søndergaard 145
 Helge Frank 241
 Ina Lis Hansen 242
 Jacob 242

 Jacob Busk 232
 Jacob Karlo Marthinus 238
 Jacob Carlo Marthinus 238
 Jacob Pedersen 145
 Jan Benny Hansen 242
 Jeppe 167
 Jesper 241
 Jesper Busk 232
 John Erik 241
 Karen Eleonora 238
 Kirsten 143
 Knud Arno 241
 Kresten Henry 240
 Lene Kirsten Hansen 242
 Mads 167
 Magda Kirstine 124
 Magda Marie 239
 Maren Anine J. 123
 Morten Busk 232
 Ole Preben 241
 Peder 167
 Peder Christian 237
 Randi Vibeke Hansen 241
 René 241
 Rigmor Lydia 242
 Ruth 239
 Søren 241
 Tina Bæk 232
 Torben Brænderis 241

Magnussen, Jan 103
 Magnus 103
 Mikkel 103
Malmkov, Jacob
 Hyldahl 102
 Jørgen Hansen 102
Mathiesen, Berit
 Kildedahl 240
 Bodil 240
 Henrik Kildedahl 240
 Sigfred Johannes 239
 Thorkild 240
 Torben Kildedahl 240
 Vera Kirstine 240
Meiling, Benny 103
Meldgaard, Allan 179
 Anna Marie 194
 Esper 179
 Linna 179
 Niels Jensen 193
 Poul 179
Michaels, Craig
 Richard 136
 Kalyne Joy 136
 Vally 136
Michelsen, Lisbeth 214
 Mickliet, Jesper 215
 Johan 214
 Svend 215
 Søren 215
Mikkelsen, Christian
 Huus 111
 Jeppe 167
 Magda Annelise 241
 Peder 167
 Sonja 111
Mogensen, Anna
 Magdalene 159
Mortensen, Didde 218
 Hans Aage 185
 Ingrid 185
 Jan 218

- Laust 218
- Martin Nicolaj 185
- Mosegaard, Kristian 158
- Vibeke 159
- Mundbjerg, Asger Noes 145
- Birger Noes 146
- Gunnar Noes 145
- Mogens Noes 146
- Torben Noes 146
- Mygind, Ella 186
- Jens Peder 186
- Ragnhild 186
- Valdemar 186
- Møller, Svend Aage 124

- Nielsen, Agnes
- Margrethe 179
- Aksel Marinus 150
- Allan Overgaard 239
- Anders Erik 165
- Ane Sofie 165
- Anna Kirstine 179
- Anna Kristine 175
- Anne Mette
- Mundbjerg 151
- Annette 196
- Arne Mundbjerg 151
- Arne Overgaard 239
- Asger 238
- Bente 196
- Bente Nygaard 134
- Birgitte 124
- Bjarne 196
- Bo 174
- Bodil 124
- Bodil Pilgaard 177
- Bolette 167
- Børge Mundbjerg 151
- Christian 196
- Claus Kongsgaard 149
- Dorthe 238
- Edith 209
- Elka Johanne
- Kallesøe 153
- Ella Pilgaard 177
- Elna 125
- Else Marie Skjærup 224
- Eva 241
- Finn 186
- Frida Mundbjerg 151
- Frode 196
- Gitte 149
- Gitte Guldborg 232
- Gudrun Jensine 218
- Gunhild Birgitte 174
- Gunhild Mundbjerg 150
- Hans 149
- Hasse Skjærup 224
- Helle 238
- Helle 196
- Henning Verner
- Mundbjerg 150
- Henriette Mundbjerg 150
- Jacob Balsgaard 159
- Jane Overgaard 239
- Janni Pilgaard 179
- Jens Christian 196
- Jytte Pilgaard 177
- Kaj 123
- Kaj Pilgaard 179
- Kaj Aage 238
- Karen 180
- Karen Krogh 153
- Karen Mundbjerg 151
- Karin 224
- Karin Skjærup 224
- Kirsten 196
- Kirsten 196
- Kirsten Marie 174
- Kirstine 196
- Knud 196
- Knud Pilgaard 178
- Konrad Skjærup 224
- Kresten Johannes 173
- Kresten P. 176
- Kristian 196
- Kristian Pilgaard 179
- Kristiane 151
- Lars 149
- Lars 167
- Lasse Balsgaard 159
- Lene 196
- Leo Pilgaard 178
- Lis 102
- Lis 196
- Lisbeth 180
- Louise Kirk Pilgaard 178
- Louise N. 186
- Maiken Pilgaard 178
- Margit 196
- Margrethe Kirstine 174
- Margrethe 166
- Margrethe Pilgaard 178
- Marius 175
- Marianne Mundbjerg 150
- Mette 196
- Niels Nygaard 134
- Ole Mundbjerg 151
- Ole Nygaard 134
- Ove 214
- Peder 166
- Peder 167
- Peder Balsgaard 159
- Per Kongsgaard 149
- Poul Per Skjærup 224
- Rita Mundbjerg 151
- Sanne Skjærup 224
- Signe 214
- Sigrid 146
- Sine Mundbjerg 151
- Stig 196
- Susanne Mundbjerg 150
- Thyge Kirk Pilgaard 178
- Torben Kongsgaard 149
- Tove Mundbjerg 152
- Vagn 174
- Viggo Ernst
- Mundbjerg 150
- Ylva Dahl 218
- Nielson, Anine Pilgaard 178
- Ebbe 178
- Mathilde Pilgaard 178
- Norup, Jane 131
- Nygaard, Marie Kirstine 132
- Nørskov, Michael 242
- Tommy 242

- Okholm, Ann 135
- Benny 135
- Olsen, Anders Christian 153
- Bent 152
- Charlotte Kallesøe 153
- Edmund 151
- Gitte Krogh 153
- Hanne Nørgaard 238
- Harry Ingomar 153
- Jens Christian 153
- Jens Peder Kallesøe 153
- Kirsten Rita 152
- Knud Emil 152
- Lars 152
- Marianne 180
- Olga 131
- Oline 185
- Rikke Mundbjerg 151
- Svend Erik 153
- Søren Krogh 153
- Thomas 152
- Olicher, Henrik 103
- Tobias Harmondal 104
- Olsen, Jane Hvas 218
- Niels Hvas 218
- Verner Erik 218
- Olson, Anna Marie 112
- Erik Wehage 112
- Gustav Adolf 112
- Helle Stenbjerg 112
- Inge 112
- Jan 112
- Jens Chr. Wehage 112
- Jørgen Wehage 112
- Ruth Wehage 112
- Orby, Finn 213
- Hanne Vibeke 213
- Peder 214
- Ovens, Kathy 136
- Lisa 136
- Michael 136
- Murray 136
- Rodney 136

- Pedersen, Agnes
- Pilgaard 180
- Agnethe Kirstine
- Stentoft 229
- Ane Margrethe 223
- Anna Marie Nellemann 186
- Anna Pilgaard 172
- Annette Nellemann 186
- Anitta Betina 240
- Anton 178
- Bodil Catrine 174
- Bodil Katrine 172
- Britta Filsø 150
- Camille Nygaard 176
- Carl Jensen Nygaard 174
- Chresten Pilgaard 174
- Christian 135
- Dorthe Stentoft 230
- Egon Nygaard 176
- Ellen Birgit
- Langgaard 134
- Erik Nellemann 186
- Erling 240
- Esben 146
- Esther 133
- Grete 126
- Gunnar Filsø 150
- Hanne Stentoft 230
- Hans 138
- Jan Skjærup 224
- Jens Peder Filsø 150
- Johannes 135
- John Nygaard 176
- Jørgen 135
- Jørgen 224
- Jørgen Frederik 146
- Kaj 146
- Karen Bøge 209
- Karen Margrethe
- Mygind 186
- Karen Pilgaard 174
- Karen Pilgaard 180
- Karin 146
- Kirstine Pilgaard 173
- Kresten Pilgaard 172
- Kresten Pilgaard 172
- Kurt 146
- Lars 146
- Lars Peder Nygaard 176
- Leif 146
- Lene Nellemann 186
- Linda Filsø 150
- Lis Nygaard 176
- Lisbeth Filsø 150
- Lise Lotte 216
- Lone 232
- Majbritt 106
- Maren 166
- Marie Slot 238
- Mie 186
- Morten Pilgaard 174
- Niels Ole 135
- Ole Nygaard 176
- Ove Pilgaard 174
- Palle 186
- Peder Anton 172
- Peder Stentoft 230
- Rikke Britt 224
- Ruth 146
- Ruth Krista 179
- Sigurd Stentoft 230
- Susanne Annette 240
- Susanne Nygaard 176
- Thora Augusta 196
- Tinne Stentoft 230
- Tommy 146
- Villy 138
- Person, Annette 104
- Flemming 104
- Kaj 104
- Lisbeth 104
- Petersen, Abel Madsen 153
- Bend 177
- Ejner 118
- Hans Villads 153
- Knud Anker 153
- Kristoffer Pilgaard 177
- Lene 153
- Nikolai 177
- Vita Debbie 153
- Poulsen, Anna Kirstine 180
- Chresten Nygaard 138
- Gunner 186
- Hans 186
- Iben Pilgaard 180
- Marie 103
- Peder 179
- Ryan Pilgaard 179
- Provstgaard, Jytte 210

- Rasmussen, Agnes Torp
- Alice Joy Torp 136
- Allison Agnes Torp 136
- Anna Mette Pilgaard 178
- Bent 137
- Bente 225
- Birgitte 137

- Ellen Torp 136
- Gunnar 177
- Inga Torp 136
- Jacob Pilgaard 178
- Jesper 178
- John James Torp 136
- Jytte Elise 212
- Kristian 225
- Laura Torp 136
- Marianne 225
- Melinda 136
- Mogens Stig 137
- Morten Pilgaard 177
- Robert Torp 136
- Robert Torp 136
- Susanne 137
- Torp L. 135

- Refsgaard, Michael 195
- Per 195
- Svend 195

- Rosgaard, Aksel 118
- Anne Marie Bæk 118
- Birthe 118
- Christen Christensen 117
- Erik 118
- Ida 118
- Inga 118
- Kaj 118
- Karen Marie C. 119
- Karsten 118
- Knud 118
- Kristance Margrethe C. 119
- Lars Marius C.C. 119
- Lilli 117
- Lise Bæk 118
- Mette Bæk 118
- Pia 118
- Preben 118
- Robert Henning 118
- Torben 118
- Viggo Christensen 119
- Rout, Jacob 125
- Viggo Jensen 125
- Rusbjerg, Erling 186
- Jens Peder 186
- Jensine Hanne 186
- Karla Marie 185
- Svend Aage 185
- Rønde, Gerda 210
- Rønn, Anders 214

- Anne Mette 214
- Claus 214
- Karen Margrethe 214
- Knud Vilhelm 214
- Lene 214
- Marianne Ejlskov 214
- Randi 214
- Sara 213
- Tina 214
- Viggo 213

- Sauer, Anne Charlotte 232
- Saur, Esther 231
- Schøler, Karen 118
- Sejersen, Anne 167
- Dorthea 166
- Erik 165 - 167
- Gidsel 167
- Ingeborg 167
- Jens 166
- Johanne 167
- Johannes Jacob 167
- Kirstine 167
- Kristian 166
- Margrethe 166
- Niels 166
- peder 165
- Peder 167
- Sejer 166
- Skovsgaard, Gerda 158
- Smed, Lars Nielsen 167
- Snedker, Erna Andersen 138
- Stefansen, Ane 218
- Erik 218
- Hans 241
- Heidi 241
- Jan 218
- Lonni 242
- Steffensen, Betina 158
- Carl Emil 158
- Kaj 158
- Ulrik 158
- Stenrevle, Annette 216
- Claus 216
- Tina 216
- Strunk, Henrich 166
- Strømggaard, Nina 133
- Vibeke 133
- Aage 133
- Svendsen, Bennedikte 137
- Lars Henning 137
- Poul 137

- Vibeke 137
- Sønderby, Inger 118
- Søndergaard, Agnete A. 149
- Aksel Kristian A. 146
- Alfred Andersen 146
- Anders 148
- Anders Andersen 143
- Anna Andersen 149
- Anna Grethe 149
- Anna Birthe 214
- Bent 214
- Bodil Marie A. 145
- Britta 103
- Dagny Andersen 150
- Erna 148
- Esther 148
- Ingrid Andersen 152
- Ingrid Andersen 152
- Jacob Herrup A. 146
- Jørgen 214
- Karen Andersen 152
- Karen Ingrid A. 152
- Karl Andersen 152
- Kirsten Emma 148
- Marie 214
- Martin Andersen 149
- Torben 214
- Viggo 148
- Sørensen, Anni Winther 225
- Arne Hyldal 107
- Bibbi 179
- Bjørn 107
- Charlotte K. Hyldal 106
- Dion 179
- Dorthe 111
- Ejvind 179
- Elisabeth 179
- Erling Hyldal 107
- Gert 111
- Gitte 179
- Grethe 213
- Helle 179
- Inger 179
- janni 179
- jens Jørgen Winther 225
- Jens Martin 107
- Jørn 106
- Kristian Hyldal 106
- Lydia Hyldal 107
- Magnus Hyldal 106
- Mette 111

- Mikkel Voldbjerg 230
- Peder 106
- Peder Hyldal 106
- Pia 106
- Poul Hyldal 107
- Randi 106
- Stig Voldbjerg 230
- Søren 188
- Søren Voldbjerg 230
- Tage Hyldal 107
- Ulla Hyldal 106

- Tarbensen, Rita 196
- Thomsen, Annette Ruge 132
- Arnold 132
- Lene Ruge 132
- Steen Ruge 132
- Tinggaard, Lilian 181
- Valdemar 181
- Tingleff, Finn 238
- Lone 239
- Peder 239
- Toft, Gerda Nørgaard 239
- Tokkedal, Johanne 105
- Trabjerg, Else Marie 195
-
- Vistisen, Maren 167
- Vrist, Hans 133
- Karsten 133
- Margrethe 133

- Wilson, Bob 136
- Timothy John 136
- Wullum, Bodil 180
- Dennis 180
- Hans 180
- Jens 180
- Lotte 180
- Marius 180
- Peder 180
- Tina 180
- Aase 180

- Zwinck, Kamma 201

- Østergaard, Jens Peder 197
- Marianne 197
- Tage 197
- Østnæs, Aase 118