



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



VorBank

Nr 4 August 1984



SUMMARY OF CONTENTS

Page 3. Obituary of Einar Glas-hof, who was a member of the Board of Managing Directors from 1950 to 1969. After his retirement, he spent five years on the Board of Directors.

Page 4. A chat over the garden fence led to a young couple becoming customers of Copenhagen Handelsbank. They are now happily ensconced with our Lyngby Storcenter Branch after a spell with an unsatisfactory rival.

Page 5. Every member of the staff who has acted as an instructor on the Bank's training programme during the year is invited to an annual get-together. This year, they went on an excursion to Utbildningshuset in Lund, Sweden, to see what this firm manufactures for educational use.

Page 6. Vor Bank's editor for the last nineteen years, CP (alias Birthe Carsten Pedersen), looks back on her work in the publication of our house journal. But she's more interested in seeing ahead to the brave new world of communications inherent in the "New Copenhagen Handelsbank".

Page 8. Staff approaching retirement are invited to Stavrby Skov, one of the Bank's two training centres, to a seminar on the problems and opportunities of life as a pensioner. One of the wives gives her impressions in verse. Georg Facius, the leader of Stavrby Skov, tells about the seminar.

Page 9. The new head of our Information Department, former TV commentator with Radio Denmark, Jess Myrthu (36), took over responsibility for the Bank's internal and external information activities on August 1st.

Page 10. Allergy is a national scourge in Denmark. Dr Jørgen Lorenzen, a specialist in the complaint and chairman of Denmark's Allergy Association, describes the various kinds of allergy. He concludes that the office environment can never be ideal if smoking is allowed.

Page 11. In 1979, most of the Bank went on-line with the Bank's mainframe computer. Now the last few offices make the conversion.

Page 12. Per Allan Jensen of the Organisation Department's Information Centre was granted five months' leave of absence. He used them to travel, with Nepal and Sri Lanka as his final ports of call. The trip had its fair share of tribulations but left a wealth of indelible impressions.

Page 14. The Athletics Club visited Lloyds Bank, London, for a friendly match which Copenhagen Handelsbank won. There was also an opportunity for a little sightseeing.

BANKDIREKTØR EINAR GLASHOF



En af Handelsbankens »grand old men«, bankdirektør Einar Glashof, døde den 29. juli d.å. 83 år gammel.

Selvom Einar Glashof forlod sin daglige gerning i banken i 1968, altså for 16 år siden, er der mange, der stadig har hans gerning i banken og hans menneskelige væsen i god erindring.

Einar Glashof kom til Handelsbanken i 1923 efter sin første uddannelse i Svendborg Bank.

Efter at have gjort tjeneste, dels ved Hovedsædet, dels ved Aarhus Filialen

og dels som bogholder - ved Bredgade Afdeling, overtog han i 1935 ledelsen af Store Kongensgade Afdeling, der under hans lederskab kom i hurtig udvikling og efterhånden kom til at indtage en fremtrædende plads blandt bankens københavnske afdelinger.

Den 1. januar 1950 indtrådte Einar Glashof i bankens direktion, hvor han varetog sin ansvarsfulde post indtil sin pensionering i 1969.

Det blev 46 års travl og ansvarsfuld gerning i banken, heraf 19 år som medlem af direktionen.

Ser vi tilbage på Einar Glashofs virke, kunne mange enkeltpunkter trækkes frem - et par af de væsentligste skal her fremhæves: Når Handelsbanken i begyndelsen af 1960'erne fremstod som en moderne og fremgangsrig bank, der introducerede markedsføring og herunder annoncering, som ikke var kendt tidligere, var det Einar Glashofs idé og fremsyn, der lå bag. Ligeledes var det Einar Glashofs vidsyn og initiativ, at samarbejdet med vore tre nordiske partnere kom igang - dermed skabtes grundlaget for en yderligere international ekspansion.

Det var imidlertid først og fremmest gennem sit daglige arbejde i banken, hans relationer til kunderne og til medarbejderne, at han vil huskes. Respekteret som bankmand, respekteret som menneske, hvor det ægte, venlige blink i øjet aldrig manglede.

Hans tilværelse var banken og dens ve og vel, og det kunne ikke forbavse nogen, at han ved sin pensionering i 1969 indvalgtes i bankens bestyrelse, hvor han i fem år fortsatte sit arbejde og sin interesse for banken.

Vi er mange i og uden for Handelsbanken, der vil udtrykke et Æret være Einars Glashofs minde. *B.H.*

Casper og Mette var også med, da Jan og Marianne Lybeck snakkede forretninger med Niels Olsen i Lyngby Storcenter.



NU HOS OS

Hvad der kan komme ud af en snak over hækken

Vi er ikke tilfredse med det pengeinstitut, vi bruger, sagde Jan Lybeck til sin nabo, Flemming Petz, - de følger ikke vores sager ordentligt op. Giv os et råd. Og Petz, ScA/OA, sagde naturligvis: Gå til Handelsbanken. Dens Lyngby Storcenter Afdeling ligger ikke langt herfra. Det gjorde så Jan og Marianne Lybeck. Her befinder vi os godt, og vi er meget glade for Niels Olsen, som tager sig af vores ting, siger de.

Vor Bank taler med de to unge mennesker en dag, hvor de har ærinde i banken.

Hvad venter I jer af jeres bank?

Hun: At de vil løse vores pengeproblemer, når vi har nogen.

Han: At der ikke sker noget forkert i hverdagen. Vi venter service - at banken bakker tingene op, at den følger vores familiekonto.

Hun: De er meget venlige og hjælpsomme her i banken. Der har altid været tid, når vi kom. Aldrig noget med »vi har desværre ikke tid i dag«, og altid med et »sæt jer ned«.

Han: Vi får en seriøs og effektiv behandling.

Hvad kan irritere?

Han: Netop det Marianne var inde på - at banken ikke har tid, at den går let hen over tingene, siger »vi ringer om et par dage«.

Marianne: Det er rart at få en fornemmelse af, at man er en person, der betyder noget - én der bliver taget hånd om.

Jan: At mærke, at I er til for os og ikke omvendt. Noget, jeg har hæftet mig ved, er Handelsbankens teknik - den blev vi begge to meget fascinerede af, da vi skulle købe nogle obligationer. Jeg er da vant til EDB fra mit arbejde ved havnepolitiet i lufthavnen, men det var faktisk spændende, da vi sad sammen med Niels og kiggede på skærmen, hvor man kunne køre op, hvad der var det bedste i dagens leje. Det virkede meget betryggende.

Niels Olsen »tilstår« nu, at han snart forflyttes til anden afdeling, og familien Lybeck bliver lidt betuttede. Det fortager sig dog hurtigt, andre vil klare deres sager; de har også hilst på bestyrer Balslev, føler sig stedkendte. Det andet sted kendte vi overhovedet ikke bestyreren, vidste ikke engang, hvem han var, siger de.

Er I altid to om de økonomiske dispositioner?

Marianne svarer leende: Vi skriver under begge to, men derudover tager jeg mig af udgifterne og Jan tager sig af indtægterne.

Ville I lade jer lokke af bedre rente?

Marianne: Hvis renten var helt i bund, ville vi nok ikke gå til Handelsbanken, men 1/2-1% betyder ikke noget i forhold til trygheden ved, at man bliver hjulpet godt - og hurtigt. Jeg spurgte forleden banken om noget og fik som svar: »jeg er med, jeg skal ringe besked om en halv time«.

Ja, sådan noget er tilfredsstillende, er Jan Lybecks slutkommentar. CP



Flemming Petz mangler ikke svar, da naboen Jan Lybeck spørger, hvor han skal gå hen.

INSTRUKTØRDAG '84



Den svenske virksomhed, der har gjort industriel fremstilling af undervisningsmateriale til sit speciale



Af KJELD ABILD og LIS PEDERSEN

Studietur til Uddannelseshuset i Lund for at se og høre om det nyeste i undervisningsmaterialer



Referenterne Lis Pedersen og Kjeld Abild på turen over Sundet

Den 11. maj holdt Uddannelses-Afdelingen sin årlige Instruktørdag, hvortil alle kolleger, som i årets løb har medvirket i bankens interne uddannelsesprogram, inviteres.

Det blev en dag med fantastisk mange indtryk.

Uddannelseshuset er en privat virksomhed, beliggende i Lunds industri-kvarter - med en årsomsætning på 50 mill. sv. kr., 80 ansatte og ca. 50 konsulenter/agenter, bl.a. i Danmark. Virksomheden fremstiller undervisningsmateriale af alle mulige slags - film, video, bøger m.fl. tryksager, EDB-programmer m.m. Firmaet har ikke selv undervisere, men sælger de producerede materialer, i vidt omfang til erhvervsvirksomheder.

Vi, dvs. en flok på 170 Handelsbankinstruktører, blev budt velkommen af direktør Bertil Bratt og blev derefter delt op i 5 grupper, der hver skulle gennemgå følgende program: 1) foredrag om brug af video i uddannelsen, 2) foredrag om »læreinstrumenter/-arbejdsredskaber«, 3) foredrag om selvinstruerende uddannelse via EDB, 4) Focus på Action Learning

(elevernes aktivering under indlæringsprocessen) og endelig som punkt 5) en interessant rundvisning i det store hus med forevisning af alt til en sådan »fabrik« henhørende, herunder eget fotoatelier, videostudie, grafisk atelier og trykkeri.

Det var et udtalt mål for Uddannelseshuset, at kvaliteten af produktionen skal være det bedste af det bedste - man entrerer løbende med de eksperter, som er længst fremme på det emneområde, man har på programmet.

Det er svært i få ord at skulle berette om de mange ting, vi så og hørte, lad os blot nævne et par eksempler: Blandt de foreviste videosekvenser var et indslag med medarbejdersamtaler, der meget belærende illustrerede fejl og dyder under en udviklings-samtale. Samt et undervisningshæfte, »Personlig udviklingsplanlægning« med forberedelse til pensionsalderen, som både kollegerne fra Personale-

Afdelingen og fra Private Kunder kiggede interesseret på.

Alt i alt var det et flot program, Uddannelseshuset havde tilrettelagt for os. De var meget professionelle, og de havde en pædagogisk træning i at servere tingene, som vi andre kunne lære af. Der var inspiration at hente, både hvad angår metoder og ideer til produktion af materiale - Gert Petersen havde alles tilslutning, da han takkede for en dejlig dag i et spændende miljø.

Tilbage i København sluttede vi den lange dag med en festlig aften sammen. Ideen med Instruktørdagen er jo foruden at fokusere på relevante emner inden for undervisningssektoren også i høj grad at styrke sammenholdet mellem bankens instruktører og Uddannelses-Afdelingen, og vi kunne igen konstatere, at Uddannelses-Afdelingen havde formået at give os instruktører en interessant og på alle måder god oplevelse.

REDAKTIONELLE REFLEKTIONER



Efter 19 år i redaktionen af Vor Bank tager Birthe Carsten Pedersen - CP - afsked med læserne.

AF BIRTHE CARSTEN PEDERSEN

Den nye Handelsbank vil få brug for en mere åben kommunikation gennem Vor Bank end den, vi i redaktionen hidtil har formået at fremkalde.

Ved min fratræden efter 19 år i redaktionen af Vor Bank har den ansvarshavende, Knud O. Pedersen bedt om en Farvel-artikel. Og hvad hjertet er fuldt af... det er en god anledning til at fokusere på Vor Bank og på redaktionens arbejde med bladet. Det skal nødvendigvis opfattes som et bidrag til bekendelseslitteraturen, men lidt selvransagelse er undgåelig.

Opfylder bladet sin mission - fører det læserne et skridt videre i indbyrdes forståelse og samhørighedsfølelse? Går vi tilstrækkelig tæt på spændingerne i banken - og hvorfor ikke?? Er bladet så progressivt, levende og interessevækkende, som Handelsbankens husorgan skal være?

Aldrig stofnød

Der er nok at tage fat i. Altid er der sket, sker eller skal ske en masse i og omkring banken.

For år tilbage var det i vidt omfang nødvendigt for redaktionen at være opsøgende både vedrørende reportage og information, men her er sket en glædelig udvikling.

Nu strømmer stoffet ind. Fagene melder sig for at præsentere deres ak-

tiviteter, informere om nyt etc. Og til rubrikken »Banken Rundt« er der f.eks. i dette nummer ikke mindre end 23 indlæg, hvoraf kun et par enkelte på redaktionens initiativ. Endvidere må redaktionen naturligvis også selv have antennerne ude for at formidle information om forhold af interesse. Redigeringen er derfor blevet noget af en begrænsningens kunst. Der må nødvendigvis forkortes, eventuelt omformuleres, undertiden vælges og vrages.

Er billedet for rosenrødt

Mens direktør Vittrup var ansvarshavende, kom han en dag, da et nyt nummer var fordelt, og sagde: De ålede mig ved frokostbordet med »Ih, hvor er det vellykket, alt hvad vi laver«, »Sikke' en succes vi har«.

Men når der nu vitterlig er bunker af vellykkede arrangementer rundt i banken, hvor kollegerne oplever deres »åbent hus«, kundemøder, sponsorer etc. som succes, så er det da hyggeligt og måske også belærende for os andre at høre om.

På den anden side må det nok erkendes, at vi - redaktionen og alle mulige andre - er utilbøjelige til at trække forhold frem, hvor der er noget, der knirker. F.eks. fik jeg fornylig på en forespørgsel det svar: »Jeg er ikke den rette at spørge, for jeg er ikke tilfreds« - og så blev spørgsmålet (med redaktionel skyldfølelse) droppet.

Ikke direktionens blad

Redaktionen har mangan en gang fra kolleger måttet høre, at Vor Bank er direktionens blad, underforstået: Direktionen censurerer - man vil ikke frit kunne få sin mening frem i bladet. Og så er sandheden den, at bankens direktion i alle de år, jeg har været med, har indtaget og indtager det klare standpunkt, at de ikke vil se bladet, før det ligger færdigtrykt (samtidig skal siges, at redaktionen følger den regel, at direktører såvel som alle andre på forhånd får forelagt skrevet stof, hvori de er involveret på en sådan måde, at de må være interesseret deri).

Vor Bank er altså ikke direktionens blad. Snarere kan med rette indvendes, at det i for ringe grad også er direktionens blad. Det er, navnlig af redaktionsudvalgets medlemmer, ofte blevet påpeget, at vore topledere stemme kunne høres mere - at man ude i banken, blandt andet i samtaler med kunder, kan have brug for at vide, hvordan ledelsen ser på aktiviteter hos konkurrenterne, hos organisationerne, myndighederne og på den generelle udvikling. Her melder skyldfølelsen sig igen - vi kunne i redaktionen satse mere på at afæske direktionsmedlemmerne udtalelser om deres holdning til aktuelle forhold, større og mindre spørgsmål, interne som eksterne.

Udvalget der blev væk

Som det fremgår af foranstående, har redaktionen frihed under ansvar ved fastlæggelsen af bladets indhold - vilkår som ikke er alle personalebladsredaktioner beskåret - ingen langtrukne godkendelsesprocedure, og åbne muligheder for at indhente

stof overalt i organisationen og hos enkeltpersoner.

Redaktionen har mange gode kilder og får megen velvillig rådgivning ved vore henvendelser i tvivlsspørgsmål - møder i det hele taget en holdning, der vidner om at Vor Bank ikke opfattes som uvedkommende.

En kilde har haft særlig vægt, nemlig redaktionsudvalget. Helt fra starten i 1954 har Vor Bank haft en redaktionskomité, senere kaldet redaktionsudvalget - et rådgivende organ, idégivende og kritisk over for, om bladet har levet op til sin målsætning. Medlemmerne har været udpeget med stor spredning på alder, stilling og lokal placering og er jævnlig skiftet for stadig at tilføre nye impulser.

Efter min opfattelse har udvalgmøderne været meget væsentlige for bladet. Med den brede berøringsflade har medlemmerne kunnet bibringe redaktionen mange ting, som vi ikke umiddelbart selv har haft indsigt i. Men endnu vigtigere: I dette frie og uafhængige forum har der været mange åbne og nærgående diskussioner om, hvad der burde og kunne skrives omkring strømninger og holdninger i banken. Meningerne har ofte kunnet brydes mellem mere traditionelt tænkende og de oprørske og unge systemkritikere. Møderne har været oplysende og tankevækkende, velegnede til at holde redaktionen til ilden. Det var derfor lidt uforståeligt og en slem streg i regningen, da redaktionen sidste år efter forhandlinger mellem HP og banken fik besked om, at redaktionsudvalget var et af de udvalg, der skulle nedlægges som led i rationaliseringen.

Hierakiet virker dæmpende

»Det må vi hellere lade være med at røre ved« er en udtalelse, der bliver brugt af mange i forbindelse med, hvad der skal skrives i Vor Bank.

Det kan være af redaktionen, hvor den ansvarshavende redaktør naturligvis må passe på ikke at overskride grænserne for, hvad situationen kan bære. Det kan være af skribenter, der påtager sig at rapportere eller informere, og som skal stå til ansvar over for deres foresatte. Eller det kan være af chefer, som måske mener, at et problem løses bedst i stilhed eller at en information vil skabe unødigt røre. Tendensen til forsigtighed forstærkes gennem hierakiets mange led.

Et argument for tilbageholdenhed er også, at Vor Bank læses uden for banken. Vi udveksler bl.a. blade med flere andre pengeinstitutter og med medlemmerne af Dansk Personalebladsforening (hvor Vor Bank er tilsluttet og har godt udbytte af foreningens udmærkede mødevirksomhed). Jeg tror kun åbenhed er betænkelig, hvis det lige netop drejer sig om markedsstrategi o.lign. I dag forekommer det snarere at være god PR, at en virksomhed har et åbent klima, hvor vanskeligheder, spændinger og eventuelle konflikter ses lige i øjnene.

Vor Bank og Den nye Handelsbank

I Den nye Handelsbank er der lagt op til en mere demokratisk struktur - mere decentralisering og alles deltagelse og engagement i organisationsændringen efter de nye retningslinier.

Der er hos os som andre steder ved at ske en udvikling bort fra det traditionelle vertikale mønster, hvor beslutningerne er blevet taget »oppefra og ned«, og henimod en horisontal struktur, hvor alle deltager i udformning af målsætningen og fastlæggelsen af handlingsplanerne.

Det er en ny måde at leve på, som indebærer mulighed for spændinger mellem menneskene i banken - bl.a. mellem de ældre, som har levet under mere autoritære vilkår, og de unge, som allerede i skolen er sporet ind i de nye baner.

Også udviklingen henimod stadigt stigende anvendelse af ny teknologi vil indebære spændinger i tiden der kommer.

Vor Bank er et af midlerne, der er til rådighed for alle til at medvirke til mere åbenhed, indbyrdes information og kreativ kritik - til at få problemerne frem i lyset.

Det vil der være behov for, ikke bare fordi det gælder om at fungere godt sammen, men også fordi jo bedre man kender hinanden og hinandens problemer, jo mere kommer man hinanden ved - og det er rart at komme hinanden ved omkring en fælles sag. Jeg siger, som Kaj Christiansen gjorde det i et tidligere nummer i år: Jeg kan ærgre mig over at skulle holde op, når vi står over for alt det spændende nye. Men jeg ser med forventning frem til, at Vor Bank dumper ind ad brevsprækken i min pensionisttilværelse.

SEMINAR-VURDERING

Seminaret »Den tredje alder«
6.-8. juni 1984

Jeg ankom til Stavrby Skov - meget spændt på kursus, på stedet, på deltagerflokket. Var der noget at hente som var noget beventdt? Ku' man hygge sig der, og hvordan var mon kokken? Jeg var en slags »påhæng« - min mands parentes, hvad normalt jeg bestemt ej kan lide at være! Men som det af hele forløbet ku' ses, så var dette vist egentlig bare en ære.

Vi fik vore nøgler og rummet besås, vi fandt ikke noget, som vi kunne savne, og så var der frokost - i stor stil, forstås! Vi blev budt velkommen, og sa' vore navne. Seminaret var startet, »Le troisième âge«, der blev vekslet med hygge og informationer. Der var stil over alt, der var aldrig ravage; vi fik talt med hinandens gemaler og koner.

Hvor herligt at høre på Johannes Møl', vital, interessant og bestemt ingen nitte! Jeg var derimod nærmest ved at »få et føl«, da jeg skulle hos Keller med tærne stritte. Men emnet var godt nok, og JK OK, - og vi strækker os næsten af led efter bogen, og vi tænker på hvo'n vi skal gå, ja og stå, vi er blevet nu så kropsbevidste som nogen!

Om skat og pension fik vi grundigt besked, det ku' knibe en smule at fatte det hele, men jeg fik da et indtryk, og trøster mig med, at min mand nok har mere forstand på de dele. Men at blive gammel er nok ikke så let, der skal arbejdes på det, og helst da i tide, det fatted' jeg - og er ved tanken lidt træt, men det er jo trods alt meget praktisk at vide!

Man ku' savne lidt information om den mad, der er sundest for folk i den tredje alder, og var der mon også en læge der gad fortælle om kroppen når alderen kalder? Den mad der blev budt os på Stavrby Skov var et særligt kapitel, vi alle ku' lide, vi følte, at dækket var alle behov, når vi nød vores natmad der ved nattetide!

Det er vigtigt at sejle, som Blixen hun skrev, og ergo vi sejled' på Bæltet i regnen, vi klared' det dog, stødte ikke på rev, vor skipper var gudskelov kendt der på egnen. Tre herlige dage - min skepsis var spildt! Som hin skipper jeg syn's, at I klarede skærene. Det var absolut godt, for at sige det mildt, det var dejligt og hyg'ligt - og også belærende!

Jytte Korning



Jytte Korning deltog i familieseminaret som ægtefælle til kasserer Svend Aage Korning i Falkoner. Vor Bank har hendes tilladelse til at lade vurderingen komme hele storfamilien til gode.



Personalechef Ole Hansen redegjorde for bankens personalepolitik med særlig sigte på de forskellige pensionsmuligheder.



Seminarielektor Jørgen Keller gav en levende fremstilling af »Bevægelser og motionsvaner i hverdagen«.

Kontorchef Georg Facius, Stavrbyskov, som har sendt os Jytte Kornings seminar-vurdering, skriver supplerende:

Ligesom Handelsbanken var blandt de første herhjemme med familieseminer, er vi nok også blandt de første med et seminar for personalet, der tager sigte på pensionisttilværelsen.

»Den tredje alder« havde premiere 6.-8. juni på Stavrbyskov, og skønt det var lykkedes at skaffe plads til ca. 70 deltagere (ingen børn på dette familieseinar), var der adskillige, som i denne omgang måtte have afslag.

Det blev tre raske dage, som at dømme efter forløbet og ikke mindst deltagernes seminarvurderinger, bød på et relevant og også ganske krævende program.

Pastor Johannes Møllehave og seminarielektor Jørgen Keller var gæsteforelæsere, og fra banken talte personalechef Ole Hansen om bankens personalepolitik og de forskellige pensionsmuligheder, kontorchef J. Bultoft førte forsamlingen gennem pensionsjunglen, suppleret af sektionsleder G. Krieger Andersen, og kontorchef Chr. Beck fra Regnskabs-Afdelingen gav gode råd om skatteforhold, boligforhold og generationsskifte.

Den fælles interesse for det gennemgående tema - og vel også deltagernes nogenlunde ensartede alder - bevirkede, at man hyggede sig enormt sammen i et fællesskab, som næppe er overgået på andre familieseminer.

INFORMATIONSCHEF



JESS MYRTHU, 36, er pr. 1. august ansat i banken som informationschef med ansvar for bankens samlede interne og eksterne informationsvirksomhed.

Jess Myrthu fik sin journalistuddannelse på Fyns Tidende. Han blev senere redaktør og leder af bladets Odenseredaktion, en stilling der efterfulgtes af en toårig periode som provinsredaktør for B.T. i Odense.

I 1972 kom Jess Myrthu til Danmarks Radio, hvor han senest har været tilknyttet TV-Aktuelt med politisk og økonomisk stof som sit emneområde.

ALLERGI PÅ KONTORET

AF JØRGEN LORENZEN



Speciallæge Jørgen Lorenzen, formand for Danmarks Astma Allergiforbund. Doktor Lorenzen har i foråret givet en indgående orientering om emnet på møde i bankens Hovedsikkerhedsudvalg.

Som det sikkert vil være de fleste bekendt, er allergi det samme som overfølsomhed, -hvad der i praksis vil sige, at man reagerer med allergiske symptomer overfor æggehvideproteiner (proteiner), som i samme mængder ikke generer ikke-allergikere.

De mest almindelige allergiske sygdomme er astma, høfeber (høsnue), nældefeber, forskellige former for udslæt og eksem samt i visse tilfælde migræne. Alle er disponeret for allergi i større eller mindre grad, og de stoffer, der fremkalder allergi, kaldes allergener, og kan ved gentagne påvirkninger af de mest allergi-disponerede personer give anledning til en allergisk reaktion og dermed en eller flere af de førnævnte sygdomme.

Der er stor forskel på forskellige stoffers evne til at fremkalde allergi, hvorfor man populært taler om stærke og svage allergener, således at de stærke allergener kun behøver at optræde kortvarigt og i små mængder, før de kan give anledning til en reaktion hos de sværest disponerede. Man regner med, at ca. 10% af Danmarks befolkning er disponeret for allergi i en grad, så de på et eller andet tidspunkt får en allergisk reaktion, som for mindre end halvdelen vedkommende vil medføre behov for lægebehandling. Man regner med, at mindst 2-3% af den danske befolkning er mere eller mindre konstant generet af allergiske sygdomme, især astma.

Allergi er arveligt, således, at hvis ens far eller mor er allergiker, har man en 25% risiko for at udvikle en allergi, eller sagt på en anden måde: hver 4. af forældreparrets børn vil blive allergikere. Er begge forældre allergikere, bliver risikoen betydeligt større; der angives tal helt op til 70-80%.

Den vigtigste behandling er naturligvis forebyggelse. Det bedste råd er desværre ret urealistisk, nemlig at man bør vælge sine forældre med omhu. Er denne regel imidlertid overtrådt, og forældrene anerkender, at deres barn er disponeret for allergi, vil det være vigtigt at prøve at forebygge fremkomsten af allergiske sygdomme. Det kan bl.a. ske ved at et nyfødt barn ammes i mindst 9 måneder for at undgå komælksallergi, som er den hyppigste allergi i den tidligste barndom.

Desuden er hjemmets indretning af stor vigtighed - først og fremmest bør man undgå behårede kæledyr, specielt hunde, katte og marsvin, ligesom der ikke bør være væg-til-væg-tæpper og fjer i sengetøjet. Støvsamlende inventar bør være begrænset til et minimum og rengøringen på et højt niveau. Desværre er det sådan, at selv om man overholder disse forholdsregler, vil en vis del af svært allergi-disponerede udvikle en allergisk sygdom, som kræver både hensyn og behandling i lange perioder af livet.

En af vanskelighederne ved at være allergiker er, at der er ret få steder, man kan blive undersøgt for allergi, idet der kun er få hospitalsklinikker og praktiserende speciallæger indenfor dette område, selv om der er blevet flere indenfor de sidste 10-12 år.

Desværre er det sådan, at selv med den bedste ekspertise, må man regne med, at der hos ca. 50% af de undersøgte ikke kan påvises nogen allergi som årsag til en tilsyneladende allergisk sygdom, således at man er henvist til at behandle disse med forhåndenværende medicinske præparater. Selv om disse er både effektive og stort set kun for binyrebarkhormonernes vedkommende behæftet med væsentlige bivirkninger, er det alligevel en belastning - også økonomisk - at skulle have medicin dagligt eller i lange perioder for en allergisk sygdom. Imidlertid vil behandlingen ofte være så effektiv, at patienten vil være i stand til at passe sit daglige arbejde, når der tages visse hensyn af omgivelserne. Disse hensyn skal naturligvis ikke blot tages på arbejdspladsen, men også i hjemmet og andre steder, hvor allergikerne færdes.

Hvis man på grundlag af en såkaldt allergologisk undersøgelse har fundet frem til, hvad patienten er allergisk for, er det vigtigt at prøve at fjerne de

pågældende ting fra patienten eller omvendt, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, da evt. i stedet forsøge en såkaldt hyposensibilisering, hvilket bedst kan beskrives som en slags vaccination mod det eller de aktuelle allergener. Virkningen af denne behandling er stort set udmærket, når det drejer sig om naturens allergener som fx. pollen, medens den er noget dårligere overfor husstøvmider og især skimmelsvampe og dyrehår.

Det kan bedre situationen væsentligt, hvis man gennemfører en såkaldt miljøsanering og fjerner flest mulige allergener fra patientens omgivelser, og det kan derfor undre, at kun ca. halvdelen af patienterne følger de råd, der er givet fra sagkyndig side. Det gælder først og fremmest tobaksrygning, især andres, og indeklimaet både i hjemmet og på arbejdspladsen. Da man må forvente, at oplysningsarbejdet om tobakkens velsignelser efterhånden vil medføre, at de mennesker, der vil deres eget og deres medmenneskers vel, ophører med at ryge, vil det være rimeligt at koncentrere interessen om indeklimaets betydning for allergikerens dagligdag - især da indeklimaet også har interesse for andre end allergikere. Populært kan man sige, at hvis indeklimaet er godt for allergikere, vil alle andre også have det godt.

Desværre er det langt fra tilfældet, at indeklimaet er godt, specielt ikke i moderne byggeri, og slet ikke i de såkaldte kontorlandskaber, der almindeligvis indebærer, at der er væg-til-væg-tæpper på gulvene og hessian på væggene, teaktræsmøbler, ventilation med indblæsning af tør, varm luft, og ofte indrettet således, at ventilationen kun fungerer, hvis vinduerne ikke åbnes.

I sådanne omgivelser vil der ofte være statisk elektricitet og en følelse af, at luften er for tør, selv om alle målinger viser, at værdierne ligger indenfor det såkaldte komfortområde. Det store problem med indeklima er faktisk, at man kan måle med mange forskellige parametre og finde, at de alle er acceptable og alligevel befinder folk sig dårligt. I mange tilfælde har det vist sig, at de fleste problemer forsvinder, hvis man fjerner væg-til-væg-tæpperne og erstatter dem med vinyl- eller korkgulve, hvilket til gengæld indebærer, at man kan få et støjproblem. En del problemer vil kunne løses med nye tæppekvaliteter.

KONTORER ON LINE

Det kan nævnes, at Statens Byggeforskningsinstitut, som arbejder meget med indeklimaproblemer og står til disposition med råd og vejledning, bl.a. har fundet ud af, at spånplader og andre byggematerialer afdunster mange forskellige stoffer, hvis giftvirkning - bortset fra formalin (formaldehyd) og enkelte andre - er helt eller delvis ukendte. Og det skal understreges, at man ved fremtidige indretninger af arbejdspladser, incl. kontorer, skal være meget grundige i planlægningen, specielt ved udvælgelsen af materialer og ventilation.

På kontorarbejdspladser er det faktisk ret sjældent, at de beskæftigede får udviklet en allergi over for de forekommende stoffer og materialer. Der findes imidlertid en del materialer, f.eks. selvkopierende papir, fotokopier og skærmterminaler, som måske vil genere slimhinderne hos allergikere og fremkalde reaktioner, som ikke kan skelnes fra den rent allergiske reaktion. Disse forhold kan alle virke som dråber, der får bægeret til at flyde over, selv om den primære årsag ikke er til stede på arbejdspladsen, men i det miljø, patienten iøvrigt færdes i.

Under alle omstændigheder er det væsentligt, at standarden af rengøring er høj. At spare på rengøringsomkostningerne er uheldigt for personalet i almindelighed og for allergikere i særdeleshed. Der bør gøres ordentligt rent - d.v.s. hovedrent - på et kontor 3-4 gange årligt foruden den daglige rengøring, som bør være effektiv.

Det må konkluderes, at for allergikeren er det vigtigt, at både hjemme- og arbejdsmiljøet er så allergenfattigt som muligt og har det bedst mulige indeklima. Der vil også være mange ikke-allergikere, der ubevidst lider under et dårligt indeklima - det gælder f.eks. mennesker med tendens til hovedpine og migræne, næselidelser og bronchitis, og lad mig understrege, at selv det bedste indeklima på en arbejdsplads ikke kan blive ideelt, hvis der er tilladelse til rygning. Eventuelt må man have kontorer til hhv. rygere og ikke-rygere.

Et godt indeklima betyder desværre ekstraomkostninger, hvilket som oftest ikke er populært, men på den anden side næppe uoverkommelige for større arbejdspladser. Og en høj hygiejnisk standard vil være en god investering, hvis man ønsker, at personalet skal have gode arbejdsvilkår.



Tisvilde's veltjente Kl. 42 bæres ud til sin sidste rejse af H.-A's Jens Mikkelsen og Hans Gam Kristensen, fulgt til vogns af Janni Lintrup, Leila Bak og Johnny Jensen.



I Esrum afleverer Jannie Brynildsen den gamle bogholderi- og kassemaskine, mens Bente Skourup ser til fra den nyindrettede terminalplads.

Når talen er om EDB-udviklingen i banken, siges gerne, at vi startede med indførelsen af on line i april 1976, og at konverteringen var fuldt gennemført i enhedsnettet i 1979. Helt nøjagtigt er dette ikke, da en række kontorer i tiden indtil nu har kørt med den gamle kombinerede bogførings- og kassemaskine Klasse 42.

Men udviklingen iler videre - i foråret har EDB/Produktion's Installationsgruppe haft travlt med at konvertere 11 kontorer til bankens on line system.

De 11 er: Bolderslev/Aabenraa, Horslunde/Nakskov, Guldborg/Nykøbing F., Bremdal/Struer, Arnum/Haderslev, Bedsted Lø/Løgumkloster, de tre Køge-kontorer Strøby Egede, Strøby og Hårlev samt to Helsingør-kontorer Esrum og Tisvilde.

Installationen har givet visse tekniske problemer, siger Erik Ovdal fra Installationsgruppen, det er jo adskillige år siden, vi installerede on line fra bunden i filialerne og afdelingerne, og teknikken er ændret. Det skulle gøres lidt anderledes, vi har måttet sætte os ind i en del nyt. Men det har da været en morsom opgave, hvor vi blev modtaget med forventning ude på stederne.

Efter installationen af apparaturet gjorde alle de pågældende kontorer lidt ud af det i relation til deres kundekreds. Der blev annonceret med indbydelse til at komme ind i banken for at blive informeret om ændringen og besigtige det nye. Konverteringen er jo kundefremmede med de velkendte fordele ved direkte kontakt til anlægget i EDB.

CP

PÅ ORLOV

AF PER ALLAN JENSEN

Møde med Østens natur og mennesker blev en oplevelse for livet

Da jeg sidste sommer var så heldig at få bevilget fem måneders orlov fra mit arbejde i Informationscenter/Organisationsafdelingen, blev jeg i stand til at realisere en længe næret drøm om en lang rejse til fjerne egne.

Målet var at nå frem til Nepal og Sri Lanka over land, og første etape (til Katmandu) kom til at foregå sammen med 24 andre i en af firmaet Topas' ekspeditions køretøjer. Vognen var en ombygget Bedford-lastbil med udstyr, der skulle gøre det muligt at forcere selv meget primitive og ufremkommelige strækninger: Telte, kogegrej, store vand-, diesel- og gasbeholdere, masser af mad samt værktøj og reservedele til reparation af eventuelle skader på vognen.

Når jeg valgte denne rejseform, var det af flere grunde. Dels fordi fem måneder forekommer mig at være lidt længe på egen hånd, dels på grund af muligheden for at opleve steder, som det ville være næsten umuligt at komme til at opleve på egen hånd, og endelig fordi jeg syntes det var et spændende eksperiment, at skulle leve så tæt sammen med så mange mennesker så længe. Deltagerne viste sig at være i alderen fra 18 til 52 år og med vidt forskellige interesser og indstillinger til turen, så der blev rig lejlighed til at gøre gruppepsykologiske studier i praksis.

Vi startede i begyndelsen af september. Turen gik hurtigt ned gennem Europa, og efter et par dages ophold på en solbeskinnet græsk ø blev kursen sat mod Tyrkiet. I dette vidunderlige land tilbragte vi en hel måned, først i Istanbul og dernæst ved pragtfulde strande, varme kilder, storslåede græsk-romerske ruiner, eventyragtige hulelandskaber og maleriske bjerge. Den største oplevelse var imidlertid tyrkerne selv, der udviste en helt utrolig gæstfrihed og gavmildhed. Sjældent havde vi slået lejr, før de kom myldrende og forærede os meloner, tomater eller æbler, og utallige var de gange, hvor vi blev inviteret på the eller øl i små »lokantaer« eller endog til spisning i private hjem.

Herfra videre - tæt forbi det imponerende Ararats bjerg - til Iran, som vi af sikkerhedsmæssige grunde kørte



«Man kommer til at føle sig uendelig lille og lyides af en stor glæde og beundring over disse naturens mesterværker». Per Allan Jensen i Himalaybjergene i Nepal.

igennem på kun en uges tid. Vi mærkede nu ikke direkte noget til krigen med Irak, men maskingeværbevæbnede unge knægte, der gang på gang stoppede os langs vejene, fortalte os tydeligt om denne tragiske krigskonsekvenser. Når dertil føjes det religiøse vanvid, der mærkes overalt, samt de mange forbud (f.eks. mod dans, musik og alkohol), så var mit hovedindtryk, at det var en oplevelse

at være der, men så sandelig også en lettelse at slippe ud igen.

Overgangen til det næste land - Pakistan - skete med 600 kilometers kørsel gennem den øde og barske Baluchistan-ørken, den klart mest ufremkommelige strækning på turen.

Efter nogle dages ophold i ørkenbyen Quetta tog vi nordpå til Peshawar, hvor vi erfarede, at det østlige Tyrkiet

Morgenaktiviteter i den hellige Gangesflod i Varanasi



Der er slået lejr i det øde Kurdistan i Østtyrkiel.



kort efter vort ophold der var blevet hjemsoget af et voldsomt jordskælv. Fra Peshawar fløj vi (det var helt rart at komme væk fra bilen nogle dage til en afveksling) op til Chitral, der ligger oppe i Hindukush-bjergene, tæt på den afghanske grænse. Her tilbragte vi en herlig uge med vandreture i de maleriske efterårsfarvede bjergområder, fjernt fra al civilisation. Blandt andet besøgte vi Kalash-folket, der her lever afsondret fra det øvrige Pakistan. De har deres egen religion og deres egne love, og har i øvrigt kun et minimalt samkvem med omverdenen. I dette område var der i øvrigt håndgribelige tegn på den tragiske situation i Afghanistan, idet vi så en masse primitive afghanske flygtningelejre.

Sydpå igen via Islamabad til Lahore, og derfra til den indiske by Amritsar i Punjab-området. Denne by er sikh'ernes centrum, blandt andet på grund af »det gyldne tempel«, som var en af turens store oplevelser. Til alt held var der forholdsvis roligt, mens vi var der. Siden er striden mellem sikh'er og hinduer jo blusset voldsomt op, og det gyldne tempel har været centrum for voldsomme og tragiske begivenheder.

Så tog vi op til Kasmir, hvor vi tilbragte nogle dage i overdådig luksus på husbåde på den maleriske Dal Lake, og dernæst sydpå igen til Dehli (hovedstaden med de kolossale modsætninger), Agra (med det fantastiske gravmæle Taj Mahal) og hinduernes hellige by Varanasi, hvor Gangesfloden må lægge vand til et og andet, der nok ville få danske sundhedsmyndigheder til at dåne!

Og så - endelig - Nepal, hvor Topas-ekspeditionen sluttede og vi blev over-

ladt til os selv, efter 22.000 kilometers kørsel ad støvede og ikke altid lige fremkommelige veje.

Efter nogle afslappende dage i hovedstaden Katmandu (hvor man - i grell modsætning til forholdene i Nordindien - kan få god og afvekslende mad) tog jeg sammen med fire andre på trekkingtur i området syd for Annapurnabjergene, en oplevelse, der for mig blev turens absolutte højdepunkt (i mere end en forstand). Vist er der mange turister i Nepal, men så snart man kommer væk fra Katmandu og op i bjergene, er der rigelige muligheder for at blive alene, og man kommer ofte til at føle sig uendeligt lille og fyldes af stor glæde og beundring over disse naturens mesterværker. Dertil kommer, at befolkningen er venlig og gæstfri, selv om man desværre ikke kommer udenom, at turismen efterhånden har sat sig visse spor.

Efter tre uger i Nepal drog jeg sydpå gennem Indien på egen hånd. Først med tog til Bombay, derfra med båd til tropeparadiset Goa, så igen med tog til Trivandrum i Sydindien og endelig med fly til Colombo.

At rejse med tog ned gennem Indien er en ret speciel oplevelse. Foruden nogle dejlige landskaber oplever man almindelige indere tæt på, hvilket er en behagelig afveksling fra konfrontationen med de - ofte noget anstrengende - indere, der tjener til livets ophold omkring de store turistattraktioner, og så er det bemærkelsesværdigt, at en sådan togrejse - på 3-4000 kilometer - kun koster et par hundrede kroner! I det hele taget er prisniveauet utroligt lavt i alle de besøgte lande: Overnatninger fra under en krone i Nepal til 50-100 kroner i Bombay og måltider fra 5 til 50 kroner, så man

kommer langt for en dansk månedsløn på de kanter!

Som afslutning på turen tilbragte jeg nogle uger på Sri Lanka, med afslapning ved de paradisiske strande og ture rundt i det smukke højland, der domineres af theplantager. Der var ingen uro, mens jeg var der, men der stod stadig en masse nedbrændte huse og vidnede om de borgerkrigsagtige tilstande forrige sommer.

Hjemturen gik noget hurtigere end udturen, nemlig med fly fra Colombo til København, men efter fem måneder under primitive forhold begyndte man nu også så småt at få lyst til en hurtig og bekvem tur tilbage til civilisationen og vennerne.

Som tidligere nævnt er det utrolig billigt at leve i denne del af verden. De fem måneder kostede mig 35.000 kroner, inkl. Topasturen ud og flyveturen hjem samt forsikringer og diverse indkøb, og jeg har bestemt ikke gjort mig umage for at spare undervejs.

Hvis jeg skal sammenfatte mine erfaringer, vil jeg sige, at man nok ikke skal begive sig ud på en sådan tur, hvis man afskrækkes ved tanken om uger uden brusebad, kød, kaffe, TV og bløde madrasser. Ej heller hvis man lider af køresyge, er ude af stand til at indpasse sig i en gruppe eller ikke bryder sig om at ligge i telt når temperaturen svinger fra 30 graders varme om dagen til frostgrader om natten. Men såfremt disse forhold ikke udgør alvorlige hindringer, kan jeg på det varmeste anbefale såvel rejseformen som -ruten, og jeg er sikker på, at enhver, der tager på en sådan tur med et åbent og nysgerrigt sind, vil få sig en oplevelse for livet.

Atletik-Nyt

HIF's atletikafdeling har igen besøgt Lloyds Bank i London. Disse besøg og genbesøg er efterhånden blevet en begivenhed af de store, hvilket tydeligt kunne ses af det antal, der kom til den forudgående træning, og af den vilje der blev lagt for dagen under Henning Thorsen's ledelse.

Med Kaj Centervall og atletikafdelingens nye formand Lorny Rasmussen i spidsen drog vi til London den 14. juni. Humøret var højt fra starten, mange var med på holdet for første gang og glædede sig til at se London, andre glædede sig til at møde mange af de kolleger fra Lloyds Bank, som gennem et 18-årigt atletiksamarbejde også er blevet til gamle venner, som vi altid glæder os til at se.

I London blev vi indkvarteret på White House Hotel, hvor direktør Mogens Dyhr og frue tog imod os. Kl. 17.00 kørte vi med bus til Tunbridge Wells, til middag i Lloyds Banks Regionshovedkvarter.

Fredag var der fri til kl. 11.30, og derefter gik turen til Englands ældste atletikklub Blackheath Harriers i Hayes, hvor atletikmatchen skulle holdes. Og hvilken match det blev, det ene gode resultat efter det andet blev ført ind på resultatlisten, snart til Lloyds Bank, snart til Handelsbanken, men slutresultatet viste 129-127 til Handelsbanken, og sejren var i hus. Det kan bl.a. nævnes, at der blev sat 5 Handelsbankrekorder og 1 stævne rekord af vore atletikfolk, og blandt de bedste heraf kan nævnes Lone Pleth 1,73 m i højdespring, Lars Pedersen 51,1 på 400 m, Jannie Larsen 40,76 m i spydkast, Flemming Ellegaard 6,75 m i længdespring, samt mændenes stafet 4×100 m på 44,6.

Efter matchen var der officiel middag med taler og overrækkelse af præmier og gaver, hvor Lloyds Bank Athletic Club bl.a. overrakte Jørgen Pedersen en smuk gave som tak for det store mangeårige arbejde han har gjort i

forbindelse med disse arrangementer. Derefter var der dans til den lyse morgen.

Lørdag var til deltagernes egen disposition indtil kl. 17,00 og blev brugt til shopping og sightseeing, bl.a. kunne man overvære »Trooping the Colour«, en kæmpeparade i anledning af den engelske dronnings officielle fødselsdag. Kl. 17,00 kørte vi til Lloyds Banks Sportsclub, Beckenham, hvor vi tilbragte aftenen med spising, hyggesnak og besigtigelse af det store sportsareal.

Søndag kl. 11,00 kørte vi til Charing Cross Pier, hvor en båd bragte os på en tre timers sejltur på Themsen, så vi havde lejlighed til at kigge på seværdighederne fra vandsiden også.

Preben Rasmussen

Jørgen Pedersen går ind i diskosringen for at kaste. Forrest Preben Rasmussen.



Matchen fandt sted i Englands ældste atletikklub, Blackheath Harriers i Hayes.

Nu er det Dankortet det gælder

Vor Rønne-kollega Bent Nielsen, formand for Bornholms Boldspil Union og tidligere fodbolddommer på landsholdet, er stadig med i forreste linie, men han har udskiftet de røde og de gule kort med Dankortet. Bornholmeren's weekend-tillæg har bragt det gengivne foto på forsiden - næsten i helsideformat - med henvisning til en tosiders artikel inde i bladet af Bent Nielsen om tanker, følelser og facts knyttet til EM fodbold i Frankrig.



Bent Nielsen har ombyttet de røde og de gule kort med Dankortet.

Kontakten plejes

I dagene 14. -15. maj og 21.-23. maj afholdtes der møder for On line kontakt-medarbejderne på henholdsvis Stavrbyskov og i Ejby, beretter Peter Clemensen. De henvend 300 kolleger fra

hele landet fik her af Hovedsædets specialister en bred gennemgang af, hvad der sker på EDB-området i banken nu og i den kommende tid. Der var rig lejlighed til at

stille spørgsmål, hvilket blev benyttet flittigt. Udsendte spørgeskemaer vedrørende service fra EDB-Afdelingen blev indsamlet, og disse gav som helhed udtryk for stor tilfredshed.

Alt i alt nogle spændende og inspirerende møder med udbytterig dialog mellem On line kontakt-medarbejderne og de involverede EDB- og OA-folk.



Annegrete Danielsen fra Skagen har et spørgsmål.



Teleprinteren var blandt dagens emner.

Konduite under Sjælland Rundt

I det hårde vejr under den store kapsejlad viste bestyrer H. Suhr Olsen et smukt eksempel på Handelsbankens Service - Kvalitet - Smil.

I det forrygende stormvejr måtte over 150 sejlbåde søge havn i Stubbekøbing, mange med knækkede master, rorskader eller flænsede sejle. Alle sejlerne skulle naturligvis ringe hjem, og da Suhr Olsen så køen vokse uden for den eneste nærliggende telefonboks, åbnede

han resolut banken for de mere eller mindre forkomne sportsfolk. Fra kl. 14,30 helt til kl. 22,45 stod han til rådighed og lod sejlerne frit benytte bankens telefoner. Da en af dem var i bekneb for kontanter, indløste Suhr Olsen en check af sin egen lomme, og også på anden måde var der brug for en hjælpende hånd. Det var et friskt initiativ, der gav positiv genklang hos de mange sejlere.

Det sker igen og igen

Denne gang er det markedsrådgiver Illianna Toft (som netop nu forflyttes til Direktionssekretariatet) og assistent Mik Elsført, Frederikssundsvej Afdeling, der har taget det store skridt.

Billedet er sendt os af Karin Bech, Vangede Afdeling, som sammen med andre kolleger fra pulje 7 ved kirken demonstrerede, at parret har bankens velsignelse.



Forkomne sejlere i kø ved bankens telefoner.



Illiana og Mik Elsført lykønskes af fælles kolleger.

Månedens Handelsbank i maj

Det blev Alsgade Afdeling i Sønderborg, der fik hædersprisen i maj - for en imponerende indsats fra de 4 medarbejdere, som ved en række initiativer og opsøgende arbejde i april måned formåede at øge balancen

med over en tredjedel. Dernedefra fortæller Hanne Brinck: Prisen, den lille blå glaselefant, som blev overrakt os af direktør Egon Jensen, har givet uventet stor reaktion med spørgsmål fra kunderne. Vi har

måttet fortælle mange gange om den fornemme udnævnelse, og det har vakt vældig interesse. Desuden har den lokale avis i Sønderjylland bragt en lille omtale af kåringen, hvilket også er blevet bemærket

af mange både kunder og ikke-kunder. Det er derfor efter vores mening også en god reklame for Handelsbanken med udnævnelsen af »Månedens Handelsbank« siger Hanne Brinck.



F.v. Alsgade's bestyrer Volker Strohehn og assistenterne Birgit Kaad Jørgensen og Hanne Brinck med trænen. Dernæst direktør Jørn Andersen, direktør Egon Jensen samt fra Sønderborg filialdirektør Bent Andersen og kontorchef Erling Lausen.



Og Allerød i juni

Bestyrer Egon Bregnhøj holdt ferie, da budskabet kom om, at Allerød var kåret til Månedens Handelsbank for juni. Han tog imidlertid ind for at dele hæder og ære med filialens øvrige personale, da direktør H. C. Bang kom for at overrække dem hædersbrevet.

Også i Allerød havde begebenheden pressens bevågenhed. Allerød Nyt skrev bl.a. herom: »Den idé, som Allerødafdelingen fik prisen på, var et forslag om at udvide bankens service på familiebudgetkonti, så man ikke kun udregner de månedlige ydelser til huskøb, bilkøb og lignende, men hvor man også vejleder om, hvorvidt det er realistisk, at familien kan leve for det, der bliver til overs.»



Fra venstre: Direktør H. C. Bang, assistent Jytte Tranberg, fuldmægtig Tage Jacobsen, assistent Henrik Stevns, bestyrer Egon Bregnhøj, næsten skjult assistent Inger Berglind, assistent Lisbeth Nielsen og assistent Githa Larsen.

Ny bankbus i sommerlandet

Det var i 1960, at Helsingør filialen startede sin bankbus i Nordsjælland, som hurtigt blev et kendt træk på landevejene og på »holdepladserne« i Vejby, Dronningmølle, Esbønderup og Smidstrup. Filialen markerer nu den

25. sæson med indsættelsen af endnu en bankbus, som indtil 1. september vil betjene fastboende og sommerhusbeboere i Liselejeområdet vedrørende ind- og udbetalinger, valutaekspeditioner og bankrådgivning.



Ved indvielsen af Liseleje-bussen, f.v. fuldmægtig Erik Thomsen og assistent Hanne Christensen fra Hovedsædet, filialdirektør Vagn Jeppesen og kontorchef Søren F. Schoppe. De to førstnævnte har været behjælpelige som mandskab på bussen.

Fra vikingespillenes by

Der er tradition for, at gågaden i Frederikssund bliver sat på den anden ende i forbindelse med vikingespillenes premiere. Således også i år, den 23. juni. Blandt de mange aktiviteter var Handelsbankens konkurrence for børn om, hvem der tegnede det flotteste vikingeskib. Præmieoverrækkelsen, der fandt sted midt i gågadevrillen, foretoges af konkurrencens overdommer, selveste vikingespillenes instruktør Benny Hansen.

Vor Bank har modtaget et langt og gribende epos fra vor entusiastiske Frederikssund-kollega Bent Løpenthin. Samme lokalpatriotiske omkvæd i alle vers, hvoraf vi desværre kun har plads til det sidste, sålydende:

Og børnene de tegnede' og vejret det regned' men ingen tvivl i by'n Handelsbanken - sikken syn i Frederikssund - hvor ellers?



I Frederikssund - hvor ellers?

50 år i Sydhavnen

Den 1. juni fejrede Sydhavnens Afdeling sit 50 års jubilæum med åbent hus hele dagen og med masser af gæster - en festdag ud over det sædvanlige, beretter afdelingen.

At sommeren også startede den 1. juni, blev markeret ved, at personalet havde iført sig kække stråhatte og lyst sommertøj, og selve afdelingen fremstod nymalet i lyse farver og udsmykket med nyudsprungne syrener, balloner og blå-hvide bånd.

I samarbejde med Handelsbankens Museum og

Lokalhistorisk Arkiv i Syd-Vest var der i banken indrettet en udstilling med gamle kontormaskiner m.v. samt lokale billeder fra gamle dage.

Stor lykke gjorde det, at vor kollega, grand prix vinder Kirsten Siggaard, som var i København på dagen, havde afsat tid til at besøge Sydhavnens en time tids for at skrive autografer.

Som afslutning på en i alle måder vellykket dag satte Ballerup Drum-band sidst på eftermiddagen Borgbjergvej på den anden ende med et mini-tattoo.



På Sydhavn's festdag i forgrunden flokkes autografsamlere om Kirsten Siggaard.

Det går strygende i Ringe

Den 3. maj fejrede Ringe filialen 1 års fødselsdag med åbent hus, tegnekonkurrence, udskænkning m.m. og kunne glæde sig ved mange gratulanter og fin pressedækning.

Filialens første år har været forrygende. På fødselsdagen rundede man konto nr. 1.600 - dobbelt så mange som budgetteret. Og det går fortsat strygende, beretter konsulent Ole Juhl.



Flagene var oppe på 1 års dagen.

På gavebordet

Ved Skovshoved Idrætsforenings 75 års jubilæum var der reception 9. juni, hvor ca. 400 mennesker gratulerede og overrakte gaver.

Idrætsforeningen repræsenterer flere idrætsgrene, og Skovshoved Afdeling gratulerede dem alle, idet Handelsbank-elefanten frembar sportsartikler fra de forskellige idrætsgrene.



Idrætsjubilæet gennemførtes med Skovshoved Afdeling som sponsor.

Nabo-visit

På Skovgårdsskolen i Ordrup blev en 8. klasse puljevindere i bankens investeringsspil, og Ordrupvej Afdeling på hjørnet Ordrupvej/Skovgårdsvej havde den 10. maj besøg af eleverne, som fik overrakt gevinstchecken på 1000 kr.

Vi trakterede med wienerbrød og sodavand, fortæller fuldmægtig Inge Sloth Pedersen, og de unge fik lejlighed til at se, hvordan der kan hentes oplysninger frem på stor skærm.



Skovgårdsskolens vakse vindere sammen med Lis Løvenkrands og Lisa Hansen i Ordrupvej Afdeling

Det bedste hold

Landsvindere i investeringsspillet 4. runde blev 9. U fra Brydesbjergskolen i Nysted, og det skal bemærkes, at Brydesbjergskolen to gange tidligere har været puljevindere i spillet.

Ligesom de tidligere landsvindere har klassen været på besøg i Hovedsædet, hvor direktør Egon Jensen overrakte præmien, og hvor eleverne derefter var på rundvisning i Erichsens Palæ og i Ejby.



Direktør Egon Jensen med de unge landsvindere fra Brydesbjerg Skolen

Lædervarer i Alléen

Gentofte Fortsættelseskursus stod bag en vinduesudstilling i Jægersborg Allé Afdeling, som havde megen kundetække. Folk ville gerne købe tasker, bæ-

ter etc. men de måtte jo have den besked, at de kunne lære selv at lave de pæne ting, som var årets eleverbejder på det pågældende kursus.



Tasker, bæltter og Servicekonto gik op i en højere enhed i Jægersborg Allé Afdeling

Musikforeningens sommerfest

Musikforeningen trodsede både vejrguder og afguder, da den inviterede til midsommerfest i restaurant Lottenborg ved Sorgenfri Slot onsdag den 20. juni, beretter Geertje Engelholm.

Det var en fornøjelig aften, hvor Peter Rohdes Swingtet spillede, som var det dem der skulle kvalificere sig til EM. Coconuts sang bl.a. Annies sang af John Denver, og imens resten af

nationen med tilbageholdt åndedræt fulgte fodbold-dramaet mellem Vesttyskland og Spanien, sang et veloplagt par fra Lyngby Optimisterne sig igennem flere dejlige melodier fra

kendte musicals, bl.a. My fair lady og West side story. Peter Rohdes Swingtet sluttede aftenen, der havde budt på så megen god musik, sang og underholdning.



Musikglade Stine giver sig hen i dansen med sin far. Foruden pens. Peter Rohde selv ved vibrafonen er fra KHB Jan Åmønd Hammergren, Remburs (trommer) og Ole Høhlholm, City (trompet og klaver) med i Swingtletten. Musikforeningens Coconuts sang med Dan Johnsen som dirigent.

Politi på ski

Hvordan kan det være, at politifolk fra Gladsaxe deltagere i international ski-konkurrence? Og hvordan kommer Handelsbanken med i det billede?

Inden for politiet foregår der jo et omfattende samarbejde over grænserne, og det skal nok ses i perspektivet af det gode samarbejde, at politifolk fra 23 nationer har været samlet til ski-lege i de norditalienske bjerge for at konkurrere om et »VM i alpin skisport for politi«. Og med Handelsbanken

hænger det sådan sammen (beretter konsulent Sven Hedegaard): En kriminal-assistent fra Gladsaxe politi var i vinter i Buddinge Afdeling for at opklare et indbrudsforsøg. Han fortalte bestyrer Poul Jørgensen om invitationen til Italien, som desværre nok måtte afslås, da betjentene selv skulle betale transporten. Det udviklede sig til en ansøgning og et sponsorat, som betjentene har kvitteret for med dette friske billede.



Hilsen til banken fra Italien.

Orientering om børsintroduktion

Esbjerg filialen holdt 10. maj et møde om børsintroduktion, hvori deltog henved 100 lokale erhvervsledere, advokater og stataut. revisorer.

Emnet belystes ved indlæg fra direktør Egon Jensen, filialdirektør H. P. Karlsen, kontorchef P. E. Skåning-Jørgensen fra Fondsbørsen, statsaut. revisor Runge Johansen fra revisionsfirmaet C. Jespersen samt underdirektør Kaj Fauerskov, Brdr. Hartmann A/S. Direktør Egon Jensen nævnte bl.a. i sit indlæg, at det er en glædelig udvikling, at det ikke længere blot er blandt københavns-

ske virksomheder, men også blandt virksomheder i provinsen, der er en stigende interesse for at komme på Børsen.

Det vellykkede møde fik stor omtale i såvel lokale aviser som i Radio Syd.



Filialdirektør H. P. Karlsen byder velkommen.



I forgrunden medlemmer af Esbjerg Filialens tilsynsråd.

Dage der gav goodwill

Hvidovre Torv's MK-medarbejder Vibeke Jacobsen, skriver til Vor Bank:

Når der er torvedag på Hvidovre Torv, hvilket sker en til to gange om året, er det første man gør om morgenen, at se hvordan vejret er. Og denne morgen, lørdag den 2. juni, skinnede solen. Alt tegnede lyst for dagen. Vi havde sat alle sejl til. Hele afdelingen incl. vore ægtefæller og børn troppede op kl. 8.00 ikklædt handelsbanktrøjer, og efter fælles morgenkaffe gik det slag i slag. Vores konsulent, Carsten Agerlin, var fantastisk til at få pyntet op - med parasoller, elefanter, skilte og boder, og vi pustede balloner op, så vi var helt blå i hovederne.

Jeg tør godt sige, at Handelsbanken simpelthen prægede torvebilledet, hvilket vi kun har hørt gode ting om.

Torvetiden begyndte kl. 10. Vi benyttede dagen som et led i vores elefantkontokampagne. Vi havde engageret tryllekunstneren og legeonklen Shorty til et show 2x½ time. Han trak

herunder 30 børn op på scenen, hvor de fik en kuvert med indbydelse til en elefantkontodag i banken 8. juni. Kl. 13 var det slut, og der skulle ryddes op, men alle tog fat med godt humør.

Fredag 8. juni kom 30 børn til banken kl. 15. Vi diskede op med elefantparebøsser, blokke, klistermærker og andre ting i vor pænt pyntede spisestue. Carsten Agerlin viste lysbilleder og fortalte om banken, og her viste det sig, at børnene vidste en utrolig masse om banken i forvejen. Bagefter skulle de tegne en tegning over det, de lige havde hørt. Der kom mange gode tegninger ud af dette, og dem har vi hængende i banken - et morsomt blikfang for vore kunder. Godteposer blev der så uddelt til 3 stk. tegnefilm, og hermed var det slut. Alt i alt var det to gode dage, som vi har fået en masse goodwill på, og det er rart at føle, når nu vi alle havde gjort et så stort stykke arbejde. Sjovt var det.



Hvidovre Torv Afdeling havde sat alle sejl til på den lokale Torvedag.

Grenå-Hundreded liniens 50-års jubilæum

Grenå-Hundreded linien havde 50-års jubilæum 1. juni. I Hundested by fejrede forretningerne jubilæet med vinduesudsmykning, idet færgeren havde uddelt dekorationsmateriale. Hundested filialen deltog herudover i udsmykningen med en lånt model af færgeren »Djursland«, og loftet i banken var fyldt med flag. Nogle af vore kolleger del-

tog i det optog, der gik igennem byen for at modtage færgeren. Der blev uddelt flag til børnene, og sejlere og roere, der sejlede færgeren i møde, var af Handelsbanken blevet iført solskærme.

Vi ville gerne være med til at understrege den festlige dag for færgeselskabet, skriver filialen.



En model af færgeren Djursland var udstillet i Hundested Filialen.

I solskin på Stavrbyskov

Sidst i maj afholdtes et to dages konsulentmøde på Stavrbyskov, hvor bl.a. direktør Eli Therkildsen re-

degjorde for konsulentens rolle i den nye Handelsbank.



Direktør Niels Hansen med hele flokken af markedskonsulenter.

»Torvedag i Gågaden«

Under nævnte motto rykkede i Hørsholm de fleste af gågadens forretninger ud på Gågade-torvet fredag 29. og lørdag 30. juni.

Hørsholm filialen var selvfølgelig med i billedet, skriver souschef Jens Otto Jørgensen - der stod »Handels-

banken« på mange af de aktiviteter på torvet, der tiltrak sig publikums opmærksomhed.

Mest iøjnefaldende var nok to electric-boogie-dansere, der optrådte flere gange i torvedagene, hver gang iklædt vore T-shirts, samt

bankens tegnekonkurrence. Børn op til 12 år skulle tegne »Elefanten ta'r på ferie«, og blandt de mange indkomne tegninger udpegedes vinderne af en lokal politibetjent, der fra sin patruljevogn med brug af blinklys og sirener skaffede

sig ørenlyd. Efter præmieuddelingen var der til børnenes henrykkelse lejlighed til at se nærmere på bilen.

For børnene serveredes saftvand begge dage, og lørdag var det et stort tilløbsstykke, da Handelsbanken serverede kaffe og morgenbrød på torvet.

Både banken og de øvrige forretninger i gaden kunne konstatere succes, og det er helt sikkert, at Gågade-foreningen har indledt en tradition for en tilbagevendende torvedag, slutter Jens Otto Jørgensen.



Fredagens torvetilbud var »Indlåns-certifikater«.



Med blomstrende fantasi deltog børnene i tegnekonkurrencen Elefanten ta'r på ferie.



Electric-boogie-danserne udfoldede sig på Hørsholms Gågade.

Med landbrugsministeren som hovedtaler

Gråsten filialen havde den 23. maj inviteret de lokale landmænd til et møde på Den gamle Kro i Gråsten. Filialdirektør Martensen indledte mødet med at fortælle om »Kreditværdighed«, og derefter fortalte aftenens hovedtaler, landbrugsminister Niels Anker Kofoed, om »Landbrugets fremtid i Danmark«. Aftenen blev overordentlig

succesfuld, og tilhørerne fik besvaret de spørgsmål, de måtte have om den seneste udvikling i landbrugssektoren i EF-regi. Filialen havde før mødet inviteret pressen til et orienteringsmøde, hvor også den lokale radio »Radio Syd« var mødt op. I alt deltog på mødet ca. 150 landmænd, pressefolk og lokalpolitikere.



Fra Gråsten Filialens store møde ses øverst landbrugsminister Niels Anker Kofoed og filialdirektør Martensen.

Succes på Børsen

Aktiebørsen har i dette forår været præget af mange store aktieemissioner og introduktioner af nye selskaber. Den børsintroduktion, der tiltrak sig mest opmærksomhed, var Handelsbankens introduktion af elektronikvirksomheden Dansk Data Elektronik A/S, beretter V. Rosenqvist.

Selskabets informationsmøde på Københavns Fondsbørs var et tilløbsstykke. Selv om man tømte Fondsbørsens kantine for stole, var der alligevel ikke siddeplads til alle. Aktierne blev tegnet til kurs 1500. Første dag aktierne blev handlet på Børsen, steg kursen til 1530.



Øverst: Direktør Ditlev Engelholm åbner informationsmødet. Ved hans side Dansk Data Elektronik A/S's revisor, statsaut. revisor H. Lund Thomsen, Revisionsfirmaet P. J. Aarup, samt kontorchef E. Bornholdt. Herover: Dansk Data Elektronik's direktion: adm. direktør, civilingeniør C. E. Christoffersen og direktør, civilingeniør Ole Lading (t.v.) samt medlem af selskabets bestyrelse, landsretssagfører Erik Christoffersen.

Verdensrekorden slået

Verdens største og hårdeste sæbekasseløb - hvis man skal tro Guinness rekordbog - fandt sted i Farum sidste år med 152 vogne. I år var tallet næsten 200. Arrangører af dette »10. Oak-City Rally« var Det Danske Spejderkorps, Bavnehøj division, og Handelsbanken i Farum var blandt sponsorerne. Deltagerne var spejdere fra hele Sjælland i alderen 8 år og opefter, og løbet gennemførtes med meget højt humør over feltet.



Der var Handelsbank-sportstasker til vinderne af verdens største sæbekasseløb.

**Pens. fuldmægtig Poul Andersen**

Tidligere fuldmægtig i Inkasso Afdelingen Poul Andersen døde den 18. april i en alder af 78 år. Poul Andersen blev ansat i banken i 1923 og gjorde 1923-1938 tjeneste i Gammel Kongevej Afdeling. Derefter kom han til Inkasso Afdelingen, hvor han lagde al sin arbejdskraft, indtil han efter 49 års tjeneste i banken blev pensioneret i 1972.

Poul Andersen var en meget elskværdig mand - stillfærdig - omhyggelig med alt, hvad han havde med at gøre. Vi, der arbejdede sammen med ham i Inkasso, og de gode venner, han havde også fra sit tidligere arbejde, vil mindes ham med venlighed som et fint og hyggeligt menneske. E.H.

**Bankbeljent Børge Bech**

Det var med stor sorg, vi modtog meddelelsen om Børge Bech's pludselige bortgang. Børge Bech døde den 20. maj, 54 år gammel. Han blev ansat i banken som beljent i 1965 og kom senere til Afregnings-Afdelingen, hvor han virkede som leder af arkivet og med ansvar for blanketbestilling. Disse funktioner bestred han med stor entusiasme og nøjagtighed, hvilket var meget mærkbart under hans fravær.

Hans gode hjerte og ønske om at betjene os alle efter vores ønske medførte, at han satte en ære i, at ingen manglede noget, og hvis det skulle ske, rådede han hurtigt bod på skaden.

Vi vil savne Børge Bech, hans engagement og hans særpærg, som vi alle satte stor pris på. PT

**Pens. fuldmægtig Niels Bojesen**

Tidligere fuldmægtig i Gammeltorv Afdeling Niels Bojesen er afgået ved døden den 30. maj i en alder af 73 år.

Niels Bojesen blev ansat i banken i 1934 og gjorde i de første 4 år tjeneste i Hellerup Afdeling. Fra 1938 og lige til pensioneringen i 1978 var han beskæftiget i Gammeltorv Afdeling. Vi, der kendte Niels Bojesen, vil huske ham som et meget flittigt, pligtoplydende og beskedent menneske, der var særdeles vellidt af kunder som kolleger.

Også uden for banken havde »Boje« et rigt liv. Mange venskaber fra assistenttiden var livslange, og han var i en årrække en skattet kasserer for Lions Club i Bagsværd.

Æret være hans minde.

S. He

**Kantinemedhjælper Lise Nielsen**

Ejby-kantinens flinke og venlige medhjælper Lise Nielsen døde den 2. juni efter kort tids sygdom.

Lise Nielsen, der blev 43 år gammel, ansattes i kantine i Ejby i 1982. Her gik hun påpasseligt ind i samarbejdet og var vellidt af kollegerne, som med vemod modtog meddelelsen om hendes tidlige død. R.R.

**Fuldmægtig Hjalmar Vaabensted**

Den 4. maj døde fuldmægtig Hjalmar Vaabensted, Lindevangs Afdeling, efter nogen tids svær sygdom, i den alt for tidlige alder af 48 år. Hjalmar Vaabensted blev ansat i banken i 1953. Han gjorde i 1954-56 tjeneste i Bredgade Afdeling. Hjemsendt fra soldatertjeneste begyndte han i maj 1958 i Lindevangs Afdeling. Her blev han souschef i 1963.

Hjalmar Vaabensteds store faglige viden og hans kendskab til kundekredsen gjorde ham til en værdifuld medarbejder for banken. På nogen kunne han virke lidt tilbageholdende, men vi, der har arbejdet sammen med ham, vil huske ham som den gode kollega, der altid havde tid til at hjælpe os. Vi ved, at der var andet og mere end bank, der talte for Hjalmar Vaabensted. Hans og familiens interesse for musik har givet mange og glade stunder med et stærkt familiemiljø.

Vi vil savne ham og huske ham for, at man ikke gik forgæves til Hjalmar Vaabensted. J.C.

**Pens. fuldmægtig L. A. Sommer**

Den 23. juni døde fuldmægtig Sommer, 87 år gammel.

L. A. Sommer blev ansat i Handelsbanken i 1920. Hans læreår var i Bogholderiet. Derfra kom han i 1927 til Fonds, var et par år i Korrespondancen, i Bogholderiet igen og i Valuta, indtil han i 1940 blev tilknyttet Depot. I Depot gjorde han tjeneste lige indtil pensioneringen i 1964.

L. A. Sommer var i hele sin færd en retlinet mand og en loyal arbejdskraft for den bank, han tjente i så mange år.

Æret være hans minde.

F.J.

PENSIONERINGER

Pr. 1. juli 1984

Fuldmægtig Axel Houg, Slagelse Filial

Pr. 1. august 1984

Fuldmægtig Ove Kurt Wulff, Vordingborg Filial
Fuldmægtig Inge Juul Nielsen, Sekretariatet
Kontorchef Chr. Brask, Helsingør Filial
Jonna Kristiansen, Vesterport Afdeling
Bankbeljent Jørgen Pedersen, Vesterport Afdeling
Erik Svindt, ScA/Distribution
Fuldmægtig Ove Wulff, Vordingborg Filial

Pens. prokurist, redaktionschef ved Vor Bank
Birthe Carsten Pedersen, fratræder

Pr. 1. september 1984

Fuldmægtig Edith Lorenzen, Graasten Filial
Fuldmægtig Jytte Schandorph, Afregnings-Afdelingen
Afdelingschef Mogens Benthin, Intern Revision
Filialdirektør E. Oldager Madsen, Holstebro Filial

Pr. 1. oktober 1984

Fuldmægtig Sven Jønsson, City Afdeling
Bankbeljent Carl H. Pedersen, Esbjerg Filial
Kasserer Tove Villendrup, Skodsborg Afdeling
Bestyrer Jens Egon Nyborg, Kultorv Afdeling
Bestyrer J. Fjølstrup, Hvidovre Afdeling

PÅ NYE POSTER

Bestyrer Per Markusen, Bernstorffsvej Afdeling, til Hovedsædet

Fuldmægtig Poul Henning Bak, Ikast Filial, til Aarhus området

Fuldmægtig Ole Høeg, Nærum Afdeling, til videreuddannelse i Hovedsædet

Fuldmægtig J. Gammeljord Mogensen, Tårnby Park Afdeling, til Hovedsædet

Fuldmægtig Niels Henrik Olsen, Lyngby Storcenter Afdeling, til Danmark Detail/Erhverv

Bestyrer Per Ussing, Vestre Afdeling/Randers, til Randers Filial

Fuldmægtig Jørn K. Petersen, Ringsted Filial, på uddannelse sammesteds i forbindelse med LLU

Bestyrer Knud Rasmussen, Sorgenfri Afdeling, til Intern Revision

Kontorchef Per Wulff, International/Valutahandel, til Intern Revision

Fuldmægtig Poul Jeppesen, Holbæk Filial, til Intern Revision

Fuldmægtig Erla Krall, Folehave Afdeling, til ScA/Organisation

Fuldmægtig Torben Djurs Christensen, CHI-Luxembourg, til International/Valutahandel

Fuldmægtig Finn B. Nielsen, Tarup Center Afdeling/Odense, til Odense Filial

Assistent Wallis E. Schiøth, Tåstrup Station Afdeling, til Køge Filial

Markedskonsulent Illianna Elsfort, til Direktionssekretariatet

Markedskonsulent Henning Svane, til Danmark Detail/Afdelings- og Filialrelationer

Til Danmark Detail/Lokal Markedstøring er udpeget følgende markedskonsulenter:

Assistent Per Chr. Jensen, Air Terminal Afdeling, for pulje 3, København Øst

Assistent Dina Sass Jensen, Bredgade Afdeling, for pulje 6, Amager

Assistent Henrik Bo Larsen, Sct. Jørgen Afdeling/Næstved, for pulje 7, Gentofte

Assistent Hans Chr. Pedersen, Hundige Storcenter Afdeling, for pulje 13, Vestsjælland og Roskilde

Assistent Anders Gullev, Stubbekøbing Filial, for pulje 14, Storstrøms og Bornholm

Assistent John R. Løvstrøm, Billund Filial, for pulje 15, Fyn

ELEVER TIL ASSISTENTER

Pr. 15. juli 1984

Carl Pedersen, Næsby Afdeling/Odense
Erik Eschelund Uglebjerg, Dalum Afdeling/Odense

NYANSATTE

Distribution
Claus Walmar
Tariq Rasmid Malik
Fonds
Assistent Lone Jørgensen
Informations-Afdelingen
Informationschef Jess Myrthu
Intern Revision
Jan F. Broberg
Likviditetsstyring
Ulrik Walther
Organisation
Systemkonstruktør Laila Vergo Høhling
Systemkonstruktør aspirant Bent Hansen
Systemkonstruktør aspirant Dorte Dyjak
Systemkonstruktør aspirant Lisbeth Tegstrup Pedersen
Systemkonstruktør aspirant Niels Enggård Larsen
Valutahandel
Valutaarbitrager Kent K. Ankersen
Økonomisk Afdeling
cand.oecon. Steen Samuelsen
Middelfart
Assistent Inge Brandt

Elever ansat pr. 30. jull 1984

København

Pia Bork, Strandmarks
Henrik H. Christensen, Nørrebro
Henriette Haagensen, Frederikssundsvej
Dorte Skotte Hansen, Tårnby Park
Jette Jacobsen, Valby
Michael Kragh, Bredgade
Annette D. Lund, Holte
Lars Magnussen, Albertslund
Carsten S. Pedersen, Sundby
Lisbeth H. Pedersen, Brøndbyøster
Claus M. Pollas, Grøndals
Karin K. H. Poulsen, Hellerup
Hanne Sandell, Sølvtorv
Annette Skov, Godthåb

Provinser

Claus Abildgaard, Vejen
Jens Andersen, Aabenraa
Susie Bengtson, Rønne
Klaus Busse, Grenaa
Dorthe D. Christensen, Helsingør
Ulla Egidiusen, Esbjerg
Janni Grønbech, Tønder
Lars G. Henningsen, Bramminge
Helle Jørgensen, Silkeborg
Dorthe Kjær, Aarhus
Jørgen E. Larsen, Aarhus
Peter Kragh Leer, Skagen
Christian Nielsen, Slagelse
Hans Broberg Nielsen, Holstebro
Lone Pleth-Sørensen, Aarhus
Henrik Præstholm, Hjørring
Hans Henrik Rørbye, Odense
Jette Rasmussen, Gråsten
Clement F. Sørensen, Vejle
Michael Thomsen, Sønderborg
Henrik Troelsen, Middelfart

Elever ansat pr. 13. august 1984

København

Susanne Andersen, Espergærde
Charlotte Bogs, Kultorv
Steen Dyrholm, Sorgenfri
Henrik K. Jensen, Nordens Plads
Carsten Kristensen, Greve Strand
Gitte Kristensen, Glostrup
Erik Larsen, Hundige Storcenter
Michael R. Larsen, Vigerslev
Marianne Lassen, pulje 7
Anders Nygaard Madsen, Vesterport
Lars L. Mikkelsen, Holmbladsgade
Peter Nielung, Hvidovre
Jesper J. Petersen, Østerbro
Lebe Wulff, Nordhavn

Provinser

Lis K. Andersen, Vordingborg
Vibeke K. Andreassen, Randers
Helle Christiansen, Næstved
Torben L. Christensen, Horsens
Henning M. Eithz, Skive
Mette V. Hjortshøj, Aarhus
Helle L. Høgsbjerg, Ringsted
Margrethe Jacobsen, Aarhus
Peter S. Jacobsen, Brønderslev
Bo Jakobsen, Ebeltoft
Lasse A. Jensen, Nakskov
Michael Johansen, Nykøbing F.
Benny Knudsen, Billund
Dorthe Lausten, Haderslev
Helle V. Lorenzen, Nyborg
Dorte Madsen, Skive
Birgitte Nielsen, Aarhus

Pernille B. Nielsen, Horsens
Adler Pedersen, Holbæk
Bente J. Pedersen, Odense
Harald G. Pedersen, Horsens
Annette Preus Svendsen, Skanderborg



EKSAMINER

CAND. JUR.

Per Schwartz Jensen, Danmark Detail/Erhverv

HD

Finansiering & Kreditvæsen
Peter Højsgaard Laursen, Aarhus

HD 1. DEL

Finn Marcussen, Sønderborg
Allan Trier Vad, Varde

DET VIDEREGÅENDE 2-ÅRIGE BANKKURSUS

Erik Hinsch, Kongelundsvej
Bennet Nobel, Osborne
Anette Peschardt, Hammelstrupvej

TEKNONOM

Ledelsesteknisk linie

Jan Vendelbo, ScA/Produktion/Indkøb/Reklame

MERKONOM

Databehandling

Lars Johansson, ScA/Organisation

Ejendomshandel

John Næsby, Danmark Engros/Fonds
Lisbeth Sønderup, Air Terminal
Ruth Tove Sørensen, Østre/Horsens

Eksport

Rudi Karin Andreassen, International/CHB/udlandet
Jan Poul Petersen, International/Remburs

Finansiering

Jan Baungaard, Odense
Anders Emanuelsen Brok, Hjørring
Gullan Bøttger, Danmark Detail/Private
Bent Hornskov, Viborg
Bente Jensen, Esbjerg
Inger Svane Johansen, Rungsted
Anders K. Knudsen, Viborg
Peter Schellerup Larsen, Store Kongensgade
Birthe Nielsen, Viborg
Claus Holmstrøm Nielsen, Brøndby Strand
Erik Scavenius Pedersen, Holmbladsgade
Søren Overgaard Rasmussen, Charlottehøj/Aarhus
Palle Søndergaard, Munkebo
Gerhard Wilhelmson, Sønderborg

Markedsføring

Kurt Bomholt Gravesen, ScA/Central Markeds-
koordination
Susanne Lunau, ScA/Central Markedskoordination

Regnskabsvæsen

Per D. Jensen, Kvaglund/Esbjerg
Jan Troels Jørgensen, Intern Revision
Lene Birgit Olsen, Greve Strand
Johnny Petersen, ScA/EDB/Produktion
Viggo Poulsen Tøft, Billund

Revision

Knud Næblierød, Intern Revision

BANKSKOLENS 2. DEL

Lone Berantzino Abildgaard, Kongelundsvej
Vibeke Aggerholm-Madsen, Nordre/Aarhus
Jan Bach Andersen, Vanløse
Torben Baltzersen, Randers
Annette Winther Boldsen, Holmbladsgade
Dorthe Bonde, Hørsholm
Birthe Bøgh, Aalborg
Alice Skotte Carlsson, Valby
Dan Gjetting Christensen, Munkegaard

Jette Brandstrup Christensen, TV-By
Palle Christensen, Tagensvænge
Claus Rosenby Christiansen, Grøndals
Jan Henrik Danielsen, Haderslev
Ove Danielsen, Tønder
Ann-Stina Elfving, Glostrup
Linda Anette Elholm, Vordingborg
Pia Ewald, Sølvtorv
Lars Peter Fisker, Skagen
Jan Færge, Rådhusplads
Michael Brian Grue, Strandmarks
Anders Bering Haarup, p.t. soldat
Boye Hansen, Hellerup
Brian Hansen, Munkegaard
Henrik Høgh Hansen, Esbjerg
Ivan Laurberg Hansen, Farum
Lars Trolle Hansen, Esbjerg
Steen Hansen, Østre/Horsens
Grethe Haasing, Frederikshavn
Lone Haubro, Brøndby Nord
Gitte Heidner, Godthåb
Else Marie Høgh, Løgten/Aarhus
Peter Wittenburg Jacobsen, Tagensvænge
Jill Jensen, Vigerslev
Michael Jensen, Østre/Næstved
Michael Stjernholm Jensen, Bredgade
Mogens Jensen, Brønderslev
Per Munk Jensen, Skive
Peter Holme Jensen, Slagelse
Susanne Marie Jensen, Rigshospital
Søren Jensen, p.t. soldat
Jacob Gregerz Jønsson, Østerbro
Carl-Erik Jørgensen, Sølvtorv
Kate Jørgensen, Bispebjerg
Marianne Linde Jørgensen, Amager Torv
Torben Jørgensen, City
Nina Kayser, Skovshoved
Lis Kejser-Nielsen, Charlottenlund
Anders Kristian Knudsen, Viborg
Jan Knudsen, p.t. soldat
Jørgen Kreinert Kristensen, Nørrebro Station
Gitte Karoline Kvejborg, Thisted
Marianne Kyhnæb, Albertslund
Carsten Boje Larsen, Christianshavn
Gitte Larsen, Køge
Gitte Britt Larsen, Sundby
Peter Christian Larsen, Lille Torv/Aarhus
Helle Lindahl, Nordens Plads
Janni Elisabeth Lintrup, Helsingør
Torben Lorentzen, Bramminge
Flemming Lykkegård, Horsens
Jesper Michelsen, Bredgade
Ole Munk, Aalborg
Jørgen Mørk-Pedersen, Lindevangs
Anne Ørholm Nielsen, Lyngby Storcenter
Birthe Nielsen, Viborg
Claus Nielsen, Horsens
Claus Holmstrøm Nielsen, Brøndby Strand
Flemming Idorf Nielsen, Ballerup
Helle Juul Nielsen, Hvidovre Torv
Joan Theil Nielsen, Carlso
Lone Marbæk Nielsen, Kultorv
Per Nielsen, Tarup/Odense
Hans Mikael Lave Nissen, Nærum
Claus Olsen, p.t. soldat
Mette Koføed Olsen, Nykøbing F.
Jesper Pagh, Ørsted
Per Pallesen, Augustenborg
Helle Pedersen, Brabrand/Aarhus
Lars Pedersen, Hjortespring
Lars Dencker Pedersen, Horsens
Carsten Peitersen, Tåstrup Station
Anne-Marie Petersen, Tranegaardsvej
Jane Petersen, Albertslund
Lise Wilmer Petersen, Aabyhøj/Aarhus
Erik Kjær Poulsen, Hostrups Have
Morten Stenholt Poulsen, Jægersborg Alle
Susanne Ejstrup Poulsen, Sønderborg
Birgitte Bruun Rasmussen, Næsby/Odense
Carsten Oluf Rasmussen, Gammel Torv
Janne Juul Rasmussen, Middelfart
Lis Grønlund Rasmussen, Ørsted
Rene Strøm Rasmussen, Kultorv
Tom Erik Rasmussen, Silkeborg
Ole Ravn, Høng
Peter Sandberg, Jyderup
Charlotte Schiller, Prævestenscenter
Liselotte Lindskrone Schmidt, Brøndbyøster
Lars Segato, Holte
Rene Stampe-Degn, Frederiksbjerg/Aarhus
Henrik Stegemejer, p.t. soldat
Dorthe Berendsen Sværre, Birkerød
Henrik Sønderby, Nordhavn
John Sønksen, Sønderborg
Finn Vibroe Sørensen, Vordingborg
Flemming Sørensen, Folehave
Jette Sørensen, Vanløse
Mette Sørensen, Hostrups Have
Morten Bangsbo Sørensen, International/Valutahandel
Jes Christoffer Thygesen, Wittenberggade
Birgitte Tolderlund, Christianshavn
René Truelsen, p.t. soldat

40



1. september 1984
Fuldmægtig
Anne Sauerberg
ScA/Produktion/Indkøb



1. oktober 1984
Filialdirektør
Eigil Rasmussen
Horsens Filial

25



17. august 1984
Seniordriftsplanlægger
Frode Høeberg
ScA/EDB/Produktion



17. august 1984
Fuldmægtig
Jan Norling
Store Kongensgade
Afdeling



24. august 1984
Bestyrer
Poul Wain
Langebros Afdeling



24. august 1984
Tove Sønderaa Fosmark
Allerød Filial



31. august 1984
Assistent
Elin Hammer Jensen
International/
Valutahandel



1. september 1984
Kontorchef
Jørgen Evensen
ScA/Åfregning
International



1. september 1984
Assistent
Kirsten Christensen
Hasle Afdeling/
Aarhus Filial



7. september 1984
Bestyrer
John Christoffersen
Sundby Afdeling

85

19. september 1984
Pens. fuldmægtig Peter Jacobi, Inkasso
Lindsnakkevej 17, 1, 6200 Aabenraa

80

7. oktober 1984
Pens. bestyrer Hans Bernhard Asmussen, Aarhus
Skolevej 5, 8250 Egå

75

20. august 1984
Pens. afdelingschef Jes Hansen,
Revisionen, Randers
Bøgholmvej 5, Felsted, 6200 Aabenraa

21. august 1984
Pens. assistent Ejner Kaalby Nielsen, Aarhus
Marselis Boulevard 98, 3
8000 Aarhus C

13. september 1984
Pens. kontorchef Henning Schmidt, Valuta
Blidahpark 32, 2900 Hellerup

70

24. august 1984
Pens. fuldmægtig Anders Laursen, Aarhus
Teglværksgade 22 st., 8000 Aarhus C

14. september 1984
Pens. prokurist Erling P. Torkildsen, Depot-Centralen
Brombærvej 45, Jagtbo, 4500 Nykøbing Sj

23. september 1984
Pens. fuldmægtig Mogens Mahrt
Oldenvej 3, 2830 Virum

9. oktober 1984
Pens. direktør Jørgen Erland Stener, Falkoner
Rosenstandsvej 9B
2920 Charlottenlund

13. oktober 1984
Pens. assistent Ellen Christophersen, Revisionen
Kajerødgade 24, 1. th., 3460 Birkerød

14. oktober 1984
Pens. assistent Samuel Silfen, Revisionen
Hostrups Have 32, 1. th., 1954 København V

28. oktober 1984
Pens. prokurist Georg Pærksen, Viborg
Rønnevej 14, 8800 Viborg

60

12. september 1984
Kontorchef P. Hjort, Bredgade Afdeling

17. september 1984
Assistent Inger Højsgaard, Grøthøj Afdeling

29. september 1984
Assistent Ida Andersen, Amagertorv Afdeling

1. oktober 1984
Pens. fuldmægtig Ella Sørensen, Aarhus
Nordborggade 30, 1, 8000 Aarhus C

18. oktober 1984
Fuldmægtig Paul Grif, Intern Revision

18. oktober 1984
Assistent Arne Poulsen, Engros/Fondsafvikling

30. oktober 1984
Assistent Holger Stistrup,
ScA/Produktion/Indkøb

50

17. august 1984
Bestyrer Svend Aage Knudsen
Vojens Filial

17. august 1984
Fuldmægtig Folmer Farcinsen Leth
Aarhus Filial

23. august 1984
Driftsassistent Henning Møller, ScA/EDB Produktion

28. august 1984
Kontorchef Per Voigt, Charlottenlund Filial

30. august 1984
Kasserer Edith Birgit Olesen, Tåstrup Afdeling

3. september 1984
Fuldmægtig Anders Asmussen,
ScA/Åfregning International

7. september 1984
Assistent Inge-Birthe Petersen, Hellerup Afdeling

9. september 1984
Driftsplanlægger Bent Nielsen
ScA/Teknik og Metoder

9. september 1984
Bestyrer Benny Bang, Strandmarks Afdeling

12. september 1984
Fuldmægtig Kirsten Mathiasen, ScA/Distribution

14. september 1984
Assistent Birthe Thyregod, Charlottenlund Filial

15. september 1984
Assistent Grethe Solveig Jensen
ScA/Åfregning International

20. september 1984
Kontorchef Asger Torkild Nielsen, Aalborg Filial

25. september 1984
Bestyrer Ib Christensen, Espergærde Filial

30. september 1984
Bankbetjent Kurt Hedelund Jensen, Odense Filial

30. september 1984
Kontorchef Kurt Hansen, Slagelse Filial

6. oktober 1984
Prokurist Per Thede, Odense Filial

7. oktober 1984
Fuldmægtig Kirsten Solveig Holck
ScA/Åfregning Danmark

7. oktober 1984
Assistent Ruth Rasmussen, Vanløse Afdeling

17. oktober 1984
Assistent Nazeer Ahmed Khan, ScA/Distribution

25. oktober 1984
Assistent Bente Anderson, Intern Revision

28. oktober 1984
Fuldmægtig Jørn Nedergaard
Danmark Engros/Depot og Forvaltning

30. oktober 1984
Assistent Birthe Madsen, Helsingør Filial



7. september 1984
Fuldmægtig
Poul Grandholm Quorp
Vigerslev Afdeling



1. oktober 1984
Assistent
Inger Nielsen
Store Kongensgade
Afdeling



15. oktober 1984
Kontorchef
Kjeld Madsen
Aarhus Filial

UDNÆVNELSER



Assistent Carsten Agerlin Petersen (31), Danmark Detail/Private, til fuldmægtig pr. 15. februar 1984.



Assistent Susanne V. Christensen Bruun (27), Jægersborg Alle Afdeling, til fuldmægtig og daglig leder ved Tranegaardsvej Afdeling pr. 10. maj 1984.



Fuldmægtig Bjarne S. Olsen (40), Danmark Detail/Erhverv, til souschef ved Vanløse Afdeling pr. 15. maj 1984.



Fuldmægtig Erik Nathan (38), Kultorv Afdeling, til bestyrer ved Brøndby Strand Afdeling pr. 15. maj 1984.



Assistent Anne Margrete Larsen (36), Jyderup Filial, til fuldmægtig og ekspeditionsleder sammesteds pr. 15. maj 1984.



Fuldmægtig Gert Christiansen (33), Holte Afdeling, til bestyrer sammesteds pr. 15. maj 1984.



Fuldmægtig Steen Torben Jensen (30), Strandmarks Afdeling, til souschef sammesteds pr. 15. maj 1984.



Fuldmægtig Finn Heede Sørensen (40), Danmark Detail/Erhverv, til prokurist pr. 1. juni 1984.



Fuldmægtig Uffe Jørgensen (39), Intern Revision, til afdelingschef pr. 1. juni 1984.



Kontorchef Erik Fosgrau (38), Danmark Detail/Erhverv, til souschef sammesteds pr. 1. juni 1984.



Fuldmægtig Frederik Nielsen (37), Store Kongensgade Afdeling, til bestyrer ved Kolind Filial/Grenå pr. 1. juni 1984.



Fuldmægtig Anders Kjær Christiansen (36), Los Angeles Overseas Branch, til prokurist pr. 1. juni 1984.



Fuldmægtig Viggo Poulsen Toft (33), Vejle Filial, til souschef ved Billund Filial pr. 1. juni 1984.



Fuldmægtig John Rasmussen (33), Intern Revision, til afdelingschef sammesteds pr. 1. juni 1984.



Assistent John Kastrup Laursen (32), Tårnby Park Afdeling, til fuldmægtig og souschef sammesteds pr. 1. juni 1984.



Assistent Jette Christoffersen (28), Søllerød Afdeling, til fuldmægtig og ekspeditionsleder ved Lyngbyvej Afdeling pr. 1. juni 1984.



Assistent Søren Laursen (27), Albertslund Afdeling, til fuldmægtig og daglig leder ved Ishøj Afdeling/Hundige Storcenter, pr. 1. juni 1984.



Fuldmægtig Christian Ernst (40), Danmark Detail/Forretningsstyring/Særlige Kreditter, til prokurist og leder sammesteds pr. 15. juni 1984.



Prokurist Helge Caspersen (37), Danmark Detail/Forretningsstyring, til kontorchef og souschef ved Nykøbing F. Filial pr. 15. juni 1984.



Assistent Annette Tofte (37), Rønne Filial, til fuldmægtig og ekspeditionsleder ved Strandmarks Afdeling pr. 15. juni 1984.



Fuldmægtig Pierre de Fontenay (33), Lindevangs Afdeling, til souschef sammesteds pr. 15. juni 1984.



Assistent Lennart Christensen (32), Odense Filial, til fuldmægtig og souschef ved Munkebo Filial/Odense pr. 15. juni 1984.



Assistent John Erik Thomsen (27), Tåstrup Afdeling, til fuldmægtig og souschef ved Holte Afdeling pr. 15. juni 1984.



Assistent Kjeld Frandsen (25), International/Valutahandel, til fuldmægtig og ekspeditionsleder ved Rungsted Filial pr. 15. juni 1984.



Fuldmægtig Bente Eichner Techau (39), Vedbæk Afdeling, til souschef ved Nærum Afdeling pr. 1. juli 1984.



Fuldmægtig Peter F. Christiansen (36), London Branch, til prokurist pr. 1. juli 1984.



Assistent Inger Balle (35), Odense Filial, til fuldmægtig sammesteds pr. 1. juli 1984.



Assistent Per Dybsø Pedersen (32), Silkeborg Filial, til fuldmægtig sammesteds pr. 1. juli 1984.



Assistent Bjarne Allerellie (32), Gammeltorv Afdeling, til fuldmægtig pr. 1. juli 1984.



Fuldmægtig Stig Hansen (29), Danmark Detail/Erhverv, til prokurist, pr. 1. juli 1984.



Assistent Holger Bruun (25), Vejle Filial, til fuldmægtig og ekspeditionsleder ved Ikast Filial pr. 1. juli 1984



Assistent Erik Thyken (32), City Afdeling, til fuldmægtig og souchef ved Kultorv Afdeling pr. 15. juli 1984



Kontorchef Bent Ravn (45), International, til Danmark Engros som ansvarlig leder af dealerfunktionerne pr. 16. juli 1984



Kontorchef Arne Nielsen (44), Danmark Engros, til ansvarlig leder sammesteds af Forretningsstyring og -policy pr. 16. juli 1984



Kontorchef Per Stenholdt (39), Danmark Engros, til souchef i Danmark Detail/Forretningsstyring pr. 16. juli 1984



Fuldmægtig Aage Bent Olsen (53), Horsens Filial, til prokurist og fagleder sammesteds pr. 1. august 1984



Kontorchef Gert Petersen (50), ScA/Uddannelses-Afdelingen, til souchef i Informations-Afdelingen pr. 1. august 1984



Fuldmægtig Søren Sørensen (45), Horsens Filial, til prokurist pr. 1. august 1984



Fuldmægtig Knud Guidberg Larsen (39), Rungsted Filial, til bestyrer ved Bernstorffsvej Afdeling pr. 1. august 1984



Bestyrer Jørgen Gjesing (38), Rådhusplads Afdeling, til kontorchef i Uddannelses-Afdelingen pr. 1. august 1984



Fuldmægtig Søren Fernley Schoppe (35), Helsingør Filial, til kontorchef og souchef sammesteds pr. 1. august 1984



Fuldmægtig Keld Baden (34), Helsingør Filial, til fagleder sammesteds pr. 1. august 1984



Assistent Ellsabeth Christiansen (34), Lindevangs Afdeling, til fuldmægtig og ekspeditionsleder sammesteds pr. 1. august 1984



Fuldmægtig Torben Hansen (32), Helsingør Filial, til kontorchef og souchef sammesteds pr. 1. august 1984



Fuldmægtig Peter Bro Poulsen (32), Rådhusplads Afdeling, til bestyrer sammesteds pr. 1. august 1984



Fuldmægtig Benny Leif Nielsen (28), Bispebjerg Afdeling, til daglig leder ved Vedbæk/Nærum pr. 1. august 1984



Prokurist Henning Danielsen (52), Aarhus Filial, til kontorchef pr. 1. september 1984



Fuldmægtig Kurt Thomsen (45), Aarhus Filial, til prokurist pr. 1. september 1984



Bestyrer Leif Albrechtsen (44), Osborne Afdeling, til bestyrer ved Kultorv Afdeling pr. 1. september 1984



Kontorchef Preben Thorvig (43), Danmark Engros, til nyoprettet lederfunktion sammesteds vedr. kundeorienterede aktiviteter pr. 1. september 1984



Prokurist Kjeld Madsen (41), Aarhus Filial, til kontorchef pr. 1. september 1984



Kontorchef Finn Rohde (39), Falkoner Afdeling, til nyoprettet lederfunktion i Danmark Engros funktioner i Ejby, pr. 1. september 1984



Kontorchef Finn Johannessen Bruun (38), Holstebro Filial, til filialdirektør sammesteds pr. 1. september 1984



Fuldmægtig Henrik Jarltoft (30), Køge Filial, til bestyrer ved Herfølge Filial/Køge pr. 1. september 1984



Assistent Søren Dankelev (30), ScA/Personale-Afdelingen, til fuldmægtig pr. 1. september 1984



Assistent Joan Hansen (26), Grøndals Afdeling, til fuldmægtig og souchef ved Tåstrup Station Afdeling/Tåstrup pr. 1. september 1984



Fuldmægtig Finn Bækkelund Hansen (38), Odense Filial, til souchef ved Tarup Center Afdeling/Odense pr. 15. september 1984



Assistent Ulrich O'Brien Carlsen (31), Store Kongensgade Afdeling, til fuldmægtig og souchef ved Lyngby Storcenter Afdeling pr. 1. oktober 1984

REDAKTØRER
Prokurist Knud O. Pedersen (ansvarshavende)
Direktionssekretariatet/Information
Prokurist Birthe Carsten Pedersen (redaktionschef)
Direktionssekretariatet/Information

ADRESSE
Aktieselskabet Københavns Handelsbank
Holmens Kanal 2, 1091 København K
Tlf. (01) 12 86 00, lokal 3100

Tryk: L. Levison Junr. A/S
Lay-out: Nielsen & Baillie

Stof til næste nummer af Vor Bank
må være redaktionen
i hænde senest den 20. september 1984

Eftertryk tilladt med kildeangivelse
og efter aftale med redaktionen.



Indhold

	Side
Summary of contents	2
Direktør Einar Glashof	3
Nu hos os	4
Instruktørdag '84	5
Redaktionelle refleksioner	6
Seminar-vurdering	8
Allergi på kontoret	10
Kontorer on line	11
På orlov	12
Sporten	14
Banken rundt	15
Personalia	23

FORSIDE:
Akvarel af Kai Lindemann