



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



ADSLEV SLÆGTEN

1959

Udarbejdet af et udvalg

VENDSYSSEL TIDENDES BOGTRYKKERI A-S HJØRRING

01. NOV. 1996

Adslevslægten

Søstre D. & J. Jørgensens legat til fordel for Adslevslægtens Pedersenslægt iht. Adslevslægten 1981 s. 550-587 kan nu søges af trængende enker, enligstillede kvinder og yngre personer, der uddanner sig på kristent grundlag, hvilken uddannelse kan være faglig. Ansøgning med oplysning om fulde navn og cpr. nr. slægtsforhold, eksistensgrundlag og uddannelsesforløb skal inden 1. dec. 1996 være modtaget af **H. Schou, Vorup Kirkevej 22, 8900 Randers.** Ansøgninger, der ikke opfylder ovenstående besvares ikke.

25. OKT. 1997

Adslevslægten

Søstre D. & J. Jørgensens legat til fordel for Adslevslægtens Pedersenslægt iht. Adslevslægten 1981 s. 550-587 kan nu søges af trængende enker, enligstillede kvinder og yngre personer, der uddanner sig på kristent grundlag, hvilken uddannelse kan være faglig. Ansøgning med oplysning om fulde navn og cpr.nr., slægtsforhold, eksistensgrundlag og uddannelsesforløb skal inden 1. dec. være modtaget af **H. Schou, Vorup Kirkevej 22, 8900 Randers** Ansøgninger, der ikke opfylder ovenstående, besvares ikke.

- 1 NOV. 1995 Legater

Adslevslægten

Søstre D. & J. Jørgensens Legat til fordel for Adslevslægtens Pedersenslægt iht. Adslevslægten 1981 s. 550-587 kan nu søges af trængende enker, enligt stillede kvinder og yngre personer, der uddanner sig på kristen grundlag, hvilken uddannelse kan være faglig. Ansøgning med oplysning om fulde navn og cpr.nr., slægtsforhold, eksistensgrundlag og uddannelsesforløb skal inden 1. dec. 1995 være modtaget af: **H. Schou, Vorup Kirkevej 22, 8900 Randers.** Ansøgninger, der ikke opfylder ovenstående, besvares ikke.

18 MORGENA
Jyllands-P**Søstre D. & J. Jørgensens legat**

til fordel for Adslevslægtens Pedersenslægt iht. Adslevslægten 1981 s. 550-587 kan søges af trængende enker, enligstillede kvinder og yngre personer, der uddanner sig på kristent grundlag, hvilken uddannelse kan være faglig. Ansøgning med oplysning om fulde navn, adresse, cprnr., slægtsforhold, eksistensgrundlag og uddannelsesforløb skal inden 1. dec. være modtaget af H. Schou, Vorup Kirkevej 22, 8900 Randers. Ansøgninger, der ikke opfylder ovenstående krav besvares ikke

1.11.2001

ADSLEV-SLÆGTEN

1959

ADSLEV-SLÆGTEN

1959

SLÆGTSBOG

FOR EFTERKOMMERE AF

GAARDEJER PEDER JENSEN

OG HUSTRU

MARGRETHE RASMUSDATTER

AF ADSLEV



Udarbejdet af et udvalg

Redigeret af

SOGNEPRÆST GUNNAR HAUGAARD, HARRIDSLEV

under medvirken af

BENT RASMUSSEN, pens. førstelærer, Tranebjerg
og TAGE DØRUP JENSEN, præst, Aarhus

FORORD

Naar Adslev slægten hermed lægger en ny slægtsbog frem, skyldes det to grunde; for det første har den gamle slægtsbog allerede i mange aar været udsolgt og umulig at opdrive; for det andet skyldes det ønsket om at faa en slægtsbog, der indeholder alt det, der er sket indenfor slægten, siden den første slægtsbog udkom 1926.

Tanken om en ny slægtsbog er ikke af ny dato; allerede paa slægtsmødet 1950 var den fremme, og en undersøgelse viste, at den ville imødekomme et savn. Tiden gik dog, uden at der kom gang i arbejdet. Da der ved slægtsmødet 1956 blev valgt en bestyrelse for »Foreningen Adslev-Slægten«, ansaa denne det imidlertid for sin første opgave at faa gang i arbejdet med bogen, og der blev ved det første bestyrelsesmøde nedsat et udvalg til at tage sig af sagen. Dette udvalg kom til at bestaa af redaktør Østergaard som formand og præsterne Dørup Jensen og Haugaard. I efteraaret 1957 trak redaktør Østergaard, paa grund af sygdom i hjemmet og svigtende helbred, sig tilbage fra formandsposten og afløstes af sidstnævnte, men beholdt fremdeles sit sæde i udvalget. I januar 1959 trak redaktør Østergaard sig helt ud af udvalget og foreslog som sin afløser pens. førstelærer Bent Rasmussen, Tranebjerg, et forslag, der blev tiltraadt fra alle sider.

Da arbejdet var ved at tage form, meldte nye medarbejdere sig. Den nye slægtsbog er saaledes ikke — som den gamle — een eller to mands arbejde, men manges, og det har bl. a. været redaktionsudvalgets opgave at give de mange enkeltbidrag et helhedspræg. De enkelte slægtsgrene er behandlet af følgende: Indledningen af pastor Haugaard. Overgaardslægten af overmontør Overgaard, Aarhus, under medvirken af gaardejer Danus Danielsen, Ajstrup, for Danielsen-grenens vedkommende. Indenfor den store Melballe-slægt har pastor Haugaard og fru Thorn, Horsens, i fællesskab taget sig af P. Kristensen-grenen. Rasmussen-grenen fra Jexen, Pedersen-grenen fra Dørup og Melballe-grenen er udarbejdet af redaktør Østergaard, Brabrand. Mikkelsen-grenen af J. Chr. Mikkelsen, Auto-centralen, Skanderborg, mens pastor Haugaard har taget sig af den lille Schou-gren. Thøger-slægten er udarbejdet af pastor Dørup Jensen, Aarhus. Jensen-slægten fra Dørup af pastor Haugaard. Indenfor Rasmussen-slægten har fhv. mejeribestyrer Jelsbak, Strib, taget sig af Peder Rasmussen-grenen fra Jexen. Fru Kjærulf, Aabyhøj, af Aalsrode-grenen. Aalsø-grenen er i fællesskab behandlet af Arne Rasmussen, Aalsø mølle, og førstelærer Viggo Skou, Ruds Vedby. Ulstrup-grenen har pens. førstelærer Bent Rasmussen, Tranebjerg, taget sig af. Sørensen-slægten er udarbejdet af pastor Haugaard. Munch-slægten af fru Thorn, Horsens, og endelig er Pedersen-slægten behandlet af proprietær Beck, Petersminde.

Som noget nyt i forhold til den gamle slægtsbog har man delt de enkelte slægter op i grene, fordi man mente, det ville lette oversigten. Ligeledes er der i forhold til den gamle slægtsbog gennemført en ny betegnelse for de enkelte generationer; dette var nødvendiggjort af, at der skulle tilføjes mindst eet nyt slægtled. Sætter man de 8 børn fra Adslev som første generation, er anden generation i den nye slægtsbog betegnet med to store bogstaver; tredje generation ved romertal; fjerde generation ved et enkelt stort bogstav; femte generation ved tal; sjette generation ved tal og lille bogstav; syvende generation ved tal, lille bogstav og tal.

Man har overalt tilstræbt nøjagtighed, men det vil næppe kunne undgaaes, at der har ind sneget sig unøjagtigheder og fejl.

For at stoffet ikke skulle svulme op i uoverskuelig grad, er der ikke i nævneværdig grad medtaget stof fra den gamle slægtsbog; kun er linierne trukket op. Derimod er stoffet fra de 3 tillæg fra 1933, 1934 og 1935 i nogen grad indarbejdet i bogen.

For billedstoffets vedkommende har man fulgt den hovedregel at medtage billeder af dem af 4. generation, der er døde, siden den første slægtsbog udkom, og hvis billeder ikke var med i den. Er kun den ene af ægtefællerne døde, vedtog man at medtage billeder af dem begge; men desværre har det i nogen grad knebet med at skaffe de nødvendige billeder.

Det er med en følelse af lettelse, arbejdet afsluttes; alle er enige om, at det blev større end først antaget. Hver har lagt sin flid, fritid og evner i det; og naar arbejdet bedømmes, maa man tage i betragtning, at ingen af medarbejderne er slægtsforskere af profession, men det er helt igennem fritidsarbejde, øvet af interesse for slægten og for slægtsarbejdets fortsatte bestaaen, ligesom heller ingen har modtaget betaling for sit arbejde.

Nu ved arbejdets afslutning ønsker hver enkelt medarbejder at sige tak for den venlighed, der er mødt under arbejdets udførelse, og for forstaaelse af arbejdets vanskeligheder; endvidere en tak til alle dem, der paa forskellig maade har ydet raad og vejledning og dermed vist interesse for arbejdet. Det er nu medarbejdernes ønske, at slægtens medlemmer vil slutte op om arbejdet, der er gjort, ved at holde bestyrelsen underrettet om, hvad der sker af fødsler, vielser, dødsfald og saa videre indenfor slægten, saa de kan bringes i kommende tillæg. Endvidere udtrykker man ønsket om, at bestyrelsen maa blive holdt underrettet om adresseforandringer, saa den kontakt, der gennem arbejdet er sluttet med slægtens enkelte medlemmer, ikke skal mistes igen.

H a r r i d s l e v, i april 1959.

P. r. v.: G. HAUGAARD

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord	5
Indledning	13
Oversigt over slægterne	28
Overgaard-slægten	
Rasmussen-grenen fra Galten	33
Overgaard-grenen	39
Danielsen-grenen fra Ellose	55
Melballe-slægten	
P. Kristensen-grenen	64
Rasmussen-grenen fra Jexen kro	95
Mikkelsen-grenen fra Taastrup	129
Jensen-grenen fra Haarby	147
Pedersen-grenen fra Dørup	148
Melballe-grenen	161
Schou-grenen	180
Thøger-slægten	
Pedersen-grenen fra Mesing	187
Jensen-grenen fra Venge	190
Rasmussen-grenen fra Haarby	193
Pedersen-grenen fra Taastrup	196
Christensen-grenen fra Bering	200
Jensen-grenen fra Gram	201
Overgaard-grenen fra Ingerslev	215
Jensen-slægten fra Dørup	
Haugaard-grenen fra Bjertrup	222
Rasmussen-grenen fra Dørup	253
Ditlevsen-grenen fra Fruering	262
Rasmussen-slægten	
Peder Rasmussen-grenen fra Jexen	283
Aalsrode-grenen	309
Aalsø-grenen	329
Ulstrup-grenen	370

Sørensen-slægten	
Stjær-grenen	386
Taastrup-grenen	387
Knudstrup-grenen	395
Munch-slægten	
Martha Munch-grenen fra Stilling	401
Peder Munk-grenen fra Bering	424
Munch Hansen-grenen	429
Niels Munk-grenen fra Bering	430
Pedersen-slægten	
Jensen-grenen fra Adslev	436
Jørgensen-grenen fra Bjertrup	446
Møller-grenen	447
Schou-grenen fra Storring	450
Rettelser og tilføjelser	455
Navneregister	457

VED ADSLEV-SLÆGTENS MINDESTEN¹⁾

5. MAJ 1956

Tilegnet mindet om min far!

Melodi: Nu tak for alt ifra vi var smaa.

Vi staaar paa stedet, hvor fædre gik
til dagens gerning med bøn paa læben
de fulgte gerne den fromme skik,
og deres liv var en stræben.

Ved skæbnens gunst fik de frie kaar,
og egen jord kom de til at dyrke,
mens aar blev føjet til nye aar,
gav den bevidsthed dem styrke.

Og gudsfrygt var nok et kendetegn,
som nøjsomhed holdtes den i ære,
mens dagen veksled' fra sol til regn,
og lyse tider med svære.

Den slægt, der pløjer paa egen muld,
faar mange glæder og mindre smerte,
den efterlod os en arv af guld,
det gemmes dybt i vort hjerte.

Der er jo stedet, hvor gaarden stod,
og tiden synes med eet saa rolig,
her havde slægter før os sin rod,
i haven laa deres bolig.

En søn af disse drog videnom,
det vaagne sind var hans vuggegave,
han er kun een af de mange, som
har elsket barndommens have.

Men livet er andet end barneleg,
og idealer skal være høje,
den søn gik siden sin egen vej,
og livet faldt ham til føje.

Det skyldtes vist denne dybe tro,
det lyse syn og den klare hjerne,
hvad mer' kan siges om far, aah jo
han fulgte ungdommens stjerne.

Og givet er det, at denne pagt,
indgaaet talrige aar tilbage,
var grunden til det, han tit har sagt
om kristnes kronede dage.

Misse Beck f. Møller

¹⁾ Ved slægtsmødet i Hørning 5. maj 1956 blev det vedtaget at indlede den nye slægtsbog med ovenstaaende sang, der var skrevet til dagen, og efterfølgende prædiken.

PRÆDIKEN

I ADSLEV KIRKE VED SLÆGTSFESTEN 5. MAJ 1956¹⁾

Der er sikkert ikke mange slægter, der paa samme maade som vor kan samles i mindet om de gamle, og det er at ønske, at det kunne blive ved, ogsaa i fremtiden. Og nu i dag er vi stævnet sammen fra nær og fjern for at samles om vore stamfædres virke, og i deres kirke. Her paa disse bænke har Peder Jensen og Margrethe Rasmusdatter, vore stamforældre, siddet og lyttet til livets budskab; her ved denne døbefont har vore forfædre mødt den levende Gud og hans naadestilsagn i deres daab. I læ af denne kirkes mure sover de deres søvn til den store opstandelsesmorgen. Og vi, der i dag samles i mindet om de gamle, bliver mindet om, at vor egen dag er kort, men slægtens lang, at slægt følger slægters gang, at kun et øjeblik er den liden stund, vi aander i støvets egne.

For en 3 aar siden var vi samlede ved min farmors grav paa Hørning kirkegaard i anledning af, at hun denne dag kunne være blevet 100 aar. Der stod vi 3 generationer samlede om den 4. generations grav, og da kan man nok gøre sig nogle tanker om livets korthed og mindes salmens ord, at et øjeblik er den liden stund, vi aander i støvets egne. Minder fra barndomsdagene vældede frem; „Husker du?“ og „Husker du?“ Ja, men det var jo kun en liden stund! Og saadan er vor lod paa verdens ø; snart er nye slægter, nye generationer traadt i de ældres sted. Og ogsaa de unge maa en dag se, at der efterhaanden bliver færre foran dem og flere bag dem, at deres vandring er ved at være slut.

Et øjeblik er den liden stund, vi aander i støvets egne. Det hedder ganske vist, at trange tider langsomt skrider, en erfaring, som vel hvert menneske har gjort. Vi ved, hvordan tiden kan snegle sig af sted; en søvnløs nat kan føles som en evighed. Og fra vi var børn husker vi, hvor lang den 24. december kunne være at komme igennem. Men alligevel, hvor er et menneskeliv kort! Og der er tider, hvor vi faar det mere ind paa livet end andre tider. Og netop naar vi som i dag samles ved fædrenes grave og i fædrenes kirke, faar vi det ind paa livet. Og saa kommer dertil frygten for, at det skal blive kortere endnu, kortere end vi regner med. Der er tider, hvor vi gruer for fremtiden, gruer for, hvad den skal bringe; der er andre tider, hvor vi er bange for, at den skal blive for kort! Kortere end vi regner med! I virkeligheden er tiden noget af det mest ubarmhertige, der findes; den kender ikke til bønnehørelse; den lader sig ikke skrue tilbage, ikke standse i sit evindelige løb, end ikke et minut, i ustandselig skred som floden i dens løb mod havet, og vi med den. Og naar engang paa Herrens bud vort timeglas er udrundet, skal resultatet af vort liv da skrives med døgnets eller evighedens bogstaver?

¹⁾ Gengivet uændret efter manuskript.

Vort liv paa jord varer en liden stund; det kan omstyrtes paa en liden stund, og det kan ændres paa en liden stund! Men det er en alvorlig stund, for øjeblikket kommer ikke tilbage; det gjorde kan ikke gøres ugjort, og det ugjorte kan ikke gøres senere. Alt betydningsfuldt sker i en liden stund; og den liden stund kan være skæbnesvanger. Det var en liden stund, da Adam og Eva spiste af det forbudte træes frugt, men i den stund blev der aabnet for syndens og dødens bølger, som siden da har overskyullet jorden. Det var en liden stund, da Jesus blev født i Bethlehem, men i denne stund oprandt Guds naade paa jord, og himlens dør blev aabnet. Det var, maalt med historiens maalestok, en liden stund, Jesus hang paa korset; men i denne stund blev det fuldbragt, det hele frelsesværk. Det var en liden stund, da stenen bortvæltedes fra graven, og *han* rejste sig derinde, men i denne stund fødtes menneskers haab. Der er øjeblikke, hvor det kun er en liden stund, mindre end et sekund, der skiller os fra døden; og at det ikke blev døden, er ikke altid vores skyld. I en liden stund har mennesker sat deres ungdomslykke til, deres livslykke; det var en stakket glæde, som der maatte bødes for i mange aar, i nogle tilfælde livet igennem.

Hvad er i grunden et menneske? Hvad er et menneske, at du tager dig af ham? Et menneskebarn, at du kommer det i hu? Saadan spørger digteren af Davids 8. salme. Ja, hvad er et menneske? En skakbrik i lykkens lunefulde spil? Vore problemer kan nok taarne sig op for os, men i sammenligning med hele universet er vi kun som et sandskorn ved havets bred! Som et af de sandskorn, børnene leger med og lader løbe gennem fingrene. I sammenligning med hele universet, hvad er vi da andet og mere end et saadant sandskorn? Og et sandskorn fra eller til hvad gør det? Hvad er et menneske? En skabning, der udforsker det store univers og de mindste baciller, og som saa alligevel slaas ud af en bacille, der kun er en milliontedel af det selv! Hvad er et menneske? Et væsen, der koldblodigt trædes ned af sine medskabninger, for at disse kan komme frem i verden! En skabning, der ofres af sine medskabninger i kampen for magt og ære! Denne kamp har lagt tusinder, millioner af menneskeskæbner øde! Hvad er et menneske? Et led i slægtens lange kæde! Kæden fortsætter, fordi vi er borte; verden savner os ikke, et sandskorn mer eller mindre er lige godt! Kun i den allernærmeste kreds vil der blive en tom plads! Forunderligt da, at til støv er dalet ned livet i Guds kærlighed!

Men her i denne kirke har vore forfædre, som det hedder i salmen, hentet bod for de tungeste savn og styrke til vandringens møje. Selvom meget har forandret sig siden deres tid, saa er de tungeste savn dog stadig de samme, for har livets kaar ændret sig, saa har menneskehjertet ikke ændret sig syndeligt, men er altid det samme, med de samme savn: at vi ikke magter livet, ikke magter at leve det ret. Og saa er de tungeste savn jo alligevel dette, at de gaar bort, de kære, slægt efter slægt. Og saa sender vi i denne stund og i denne forbindelse ikke alene tankerne tilbage til vore forfædre, der hviler udenfor denne kirke; for det kan vel ikke nytte at sige, at de efterlader sig savn for den slægt, der lever i dag. Men derfor kan vi godt ære deres minde, og der har levet andre af vores forfædre, der har savnet dem; men saa hurtigt rider de døde, som det gamle ord siger: To-tre slægtled længere frem, og der er ikke længer nogen, der vil savne os! Men vi kan i denne stund ogsaa sende tankerne til dem, der stod os nærmere; og nogle vil da sende tankerne til kirkegaarden her udenfor, andre til nabokirkegaardene, atter andre endnu længere hen; men fælles for alle de døde er, at de ligger i læ af kirkens mure og venter paa den store opstandelsesmorgen, som vi i vor dåb blev genfødt til. Jo, gen-

nem tiderne har slægterne hentet bod for de tungeste savn ved fædrenes brønd, hvor vi nu ogsaa i dag er stævnedes sammen og har indledt vores slægtsstævne.

En liden stund sidder vi nu her paa disse kirkebænke, hvor vore forfædre har siddet for at hente bod for de tungeste savn og styrke til vandringens møje. Det kan være, at bænkene er fornyede i tidens løb; men der er noget, som ikke har forandret sig: Budskabet, de lyttede til, budskabet om Guds kærlighed. Her i fædrenes kirke har *de* faaet evigheden ind i deres liv; her møder den samme evighed os, her faar livet, den korte stund, vi aander i støvets egne, evigheds værd. Og regnes et menneske ikke for meget i verdens øjne, saa gør det dog i *den* Guds øjne, som sendte sin søn til jord for at søge og frelse det fortabte. I hans øjne repræsenterer det en uendelig værdi, en værdi saa stor, at intet kan opveje det. Det kan være, verden leger med menneskesjæle; der er tider hvor man faar indtryk af det; men Gud leger ikke med menneskesjæle. Og derfor maa vi nok tænke stort om livet, ikke om os selv, men om det liv, Gud har givet os, for det gør han selv. Vi skal ikke kaste smuds paa det, for Gud har givet vort korte liv evighedsværd og evighedsmaal. En liden stund i rosens lund og evig hos vor fader, det er maalet for livet. Derfor er den liden stund, vi aander i støvets egne, en alvorlig stund, hvor det afgøres, om fortsættelsen skal blive: evig hos vor fader. Og skal vi tage et spørgsmaal med hjem fra fædrenes grave og fædrenes kirke, skal det være dette: Hvor agter vi os hen, naar den liden stund i støvets egne er til ende, og vi flyttes skal fra denne jord?

I dag for 100 aar siden døde slægtens stammoder; det er grunden til, at vi netop i dag samles her; det er en mindedag for slægten. Men lad mig lige til slut minde om, at den ogsaa paa anden maade er en mindedag. Det er den 5. maj, en dato, der altid vil staa i en særlig glans for alle os, der oplevede hin uforglemmelige 5. maj for 11 aar siden. Den stemning, der da hvilede over dagen, lader sig ikke kalde frem igen; men vi kan aldrig glemme den. Men den dag, der fyldte de fleste af os med glæde, fyldte nogen med sorg, fordi de i kampen for Danmarks frihed havde mistet nogle af deres kære. Ogsaa i vores slægt var der nogen, der gav deres liv for Danmarks frihed; ogsaa dem vil vi mindes paa denne dag. For ikke at saare eller forbigaa nogen vil jeg ikke nævne navne, for der er maaske flere, end jeg kender; men baade med henblik paa dem og paa de gamle af vores slægt siger vi:

Guds fred med vore døde
i Danmarks rosengård;
Guds fred med dem, der bløde
af dybe hjertesaar.

A M E N.

G. HAUGAARD

*Saa vandrer vi sammen til mindernes dal
og standser vor gang ved en kilde.
Der lyder en dæmpet erindringskorale
med tonerne dybe og milde.*

Rasmus Nielsen.

INDLEDNING

Adslev.

Adslev-slægten har navn efter landsbyen, den er udgaaet fra, Adslev. Det navn siger for mange ikke meget, men det er Adslev-slægtens samlingsmærke. Byen ligger omtrent midtvejs mellem Aarhus og Skanderborg, lidt gemt bort fra den alfare vej, og dog ikke langt fra den østjyske hovedvej, hvor trafikken hastigt farer frem gennem det frodige Østjyllands skønne egne. Maaske er mange kørt ad denne vej uden at vide, at kun 3—4 km fra den er slægtens hjemstavn, og at slægten her har erhvervet et stykke jord og paa det rejst en mindesten for sine stamforældre, Peder Jensen og hustru Margrethe Rasmusdatter. Naar De næste gang passerer ad vejen, skulle De gøre Dem selv den glæde at tage afstikkeren ind til Adslev og en stund dvæle ved stenen i mindeanlægget, i mindet om svundne tider, paa det sted, hvor den store, vidtspredte slægts stamforældre levede, og hvor slægtens vugge stod.

Bebyggelsen i Adslev er af gammel dato. 1409 møder vi stavemaaden Aisleff, og 1574 Adtzløff. Bynavnet hører til den store gruppe med endelsen -lev, hvor man formoder, at forleddet angiver navnet paa en høvding, og selve endelsen -lev betegner stedet som overladt til den, der er omtalt i forleddet.

Adslev var i sin tid ryttergoods under Skanderborg rytterdistrikt. Mange af bønderne var selvejere, resten fæstere direkte under kronen. Der var paa denne egn langt flere selvejere end noget andet sted i landet, og blandt disse ogsaa en del af denne slægt, f. eks. Rasmus Rasmussen (Overgaard) i Mesing. Ved Christian d. 4.s død 1648 var der i Danmark kun 5000 selvejerbønder, deraf 3400 i Jylland, heraf 2200 i Skanderborg len, kun 1200 i det øvrige Jylland. Paa Fyn 603, Lolland 618, Sjælland 185, Langeland 55 og Falster kun 2. Den forholdsvis fri og selvstændige stilling, bønderne indtog paa denne egn, har sat sit præg paa befolkningen, som altid har været i besiddelse af en vis selvstændighed og stouthed.

Ved »Kongens Auktion« over ryttergodset 1767 blev nogle af bønderne fæstere under den godsejer, der købte landsbyen, men de allerfleste blev snart selvejere. Hele Adslev by købtes ved den lejlighed af conferentsraad Carisius, Konstantinsborg, for 85 Rdlr. pr. td. hartkorn; men samme aar blev Adslevmændene selvejere. Jens Pedersens skøde er saaledes udstedt 24. september 1767.

Slægtsgaardens historie

Det er først fra reformationstiden, man har nærmere underretning om bebyggelsen i Adslev; der var paa det tidspunkt 8 gaarde, hvoraf de to var selvejergaarde, 4 tilhørte adelige, 1 kapitlet i Aarhus, og endelig var der



Slægtsstenen i Adslev

præstegaarden. Det er den ene af de to oprindelige selvejergaarde, der er Adslev-slægtens slægtsgaard.

1574 overdrog den daværende ejer, Per Skriver, den til kronen, hvorefter den blev fæstegaard under denne. Fæsteafgiften var den gang (forstaa det, hvem der kan): 9 alb. leding, 8 sk. (senere 6 sk., 1 alb.) sildepenge 2 kongstød à 3 skp. havre, 1 brændsvin, naar der var olden, 1 lam, 1 gaas, 4 høns, 20 æg, 1 mark gavn, 2 ørter byg og andel i sammelskatten, de ydelser, selvejerne betalte i fællesskab, desuden skulle gaarden en vis tid underholde 10 hovheste og 4 jægerheste. Gaarden, der tilligemed præstegaarden var den eneste af byens gaarde, der laa syd for bygaden, fik ved matriklen 1688 matrikelnummer 3, og dens hartkorn blev ansat til 4 tdr. 5 skp. 2 fdk. 2 alb.

Før udskiftningen var Adslev bys jorder delt i 3 vange, der blev dyrket i 2 aar og hvilede i 1 aar; jorden blev besaaet med byg, rug, boghvede, havre og blandkorn. Udskiftningen menes for præstegaarden og 3 andre gaardes vedkommende at have fundet sted 1775; blandt de 3 gaarde var matrikelnummer 3, der fik sin jord sydøst for byen. I regelen havde hver gaard en indlod, en udlod og en skovlod. 1816 havde den et tilliggende paa ca. 75½ tdr. land, hvoraf ca. 43 faldt paa indlodder, 18 paa udlodder og 14½ paa skovlodder.

En forfatter (Schythe) meddeler 1843, at man i Adslev sogn som flere andre steder i herredet holdt stærkt paa det gamle; dog var man godt i gang med mergling, men kun faa brugte brak, og kun enkelte afveklsede med ærter, vikker, kartofler og deslige i sædskiftet, som bestod i den almindelige 4—5 aars kornafgrøde, hvorefter marken 4—5 aar udlagdes med græs. Da kløveren et aar mislykkedes i sognet, fortæller han, saaede man i stedet for timotheum og rajrgræs. Paa den umerglede udmark og hedelodderne saaedes ikke byg, men boghvede, rug og havre. Endnu var der paa det tidspunkt lidt hede tilbage, men den forsvandt mere og mere. Næsten overalt i herredet anvendtes hjulploven. Om byens enge, der ligger ved aaen, skriver Schythe, at de var fulde af vældgynger, saa de afgav et daarligt hø, som kun hestene ville æde. Tidligere fandtes der som regel kun kaalhaver og nogle steder humlehaver paa landet; men Schythe skriver udtrykkelig om Adslev by, at den har taaleligt gode frugthaver.

I en fortegnelse over gaardens udnyttelse fra 1866 siges der, at gaardens daværende ejer, Jens Pedersen, (Pedersen-slægtens stamfader) havde besaaet 6 skp. land med 7 skp. hvede, 7 tdr. land med 8 tdr. rug, 9 tdr. land med 10 tdr. byg, og 11 tdr. land med 22 tdr. havre. Desuden var henved 2 tdr. land tilsaaet med ærter, vikker, kartofler og hør. Med Kløver og græsfrø var 7 tdr. land besaaet. Til afgræsning henlaa 28 tdr. land, som rent brak 7 tdr. og som eng 3 tdr.

1682 var der paa gaarden en besætning paa 3 bæster, 2 køer, 1 ungnød, 1 kvie, 7 faar, 4 grise og 1 bistok. Ved Jens Pedersens indfæstning 1761 var besætningen 4 bæster, 2 køer, 1 ungnød, men ingen faar. Til sammenligning tjener, at Jens Pedersen knap hundrede aar senere, 1856, havde en besætning paa 6 heste, hvoraf 5 var over to aar, 14 køer og 4 stykker ungvæg, 18 faar og 17 lam, 1 svin og 5 grise.

Vi har en beskrivelse af bygningerne fra 1715. Den 19. juni dette aar overdrog Stephan Nielsen fæstet til sin søn Rasmus Stephansen. En udskrift af Skanderborg rytterdistrikts sessionsprotokol 1714—26 af fæsteoverdragelsen fra far til søn er gengivet i den gamle slægtsbog, side 8f. Herfra citeres bl. a.: »Stedet er ikkun ringe og i en slet Eign beliggende, tilmed Faderen og Moderen nyder ophold ved Stedet, altsaa kand Sønnen ey give mere i Fæste end 4 Rdl.« Og videre: »Bygningen bestaar af 20 fag huus Slet ved magt, og til Besætning findes 3 Bæster, 2 Kiør, 1 ungnød, 6 faar, vogn og ploug Redskab samt Sædekorn, som Stedse till Inventarium ved Stedet forbliver, og Rasmus Stephansen til sig annammer mod Vilkor ey alene dertil at være ansvarlig mens endog Biugningen at forbedre og Besætningen i forsvarlig stand Vedligeholde, Skatter og udgifter i Rette tiide og paa tilbørlige Steder at erlægge og Clarere«.

Adslev-slægtens stamfar, Peder Jensen, fik gaarden i arv efter sin far 1786 eller 1787; noget før sin død i 1850 overdrog han den til sin eneste overlevende søn, Jens Pedersen. Fra ham gik gaarden 1877 i arv til hans ældste datter af andet ægteskab, Dorthea Jensen, der først var gift med Anders Jørgensen, og efter hans død med Lars Christian Mølgaard. Lars Christian Mølgaard flyttede 1908 gaarden ud paa marken, og den hedder nu »Dortheasminde«. Efter Lars Christian Mølgaard havde en brodersøn af ham, Martin Mølgaard, den først nogle aar i forpagtning og overtog den senere; og dermed gled gaarden efter de mange aars forløb ud af slægtens eje.

Flytningen af gaarden 1908 forløb ikke uden vanskeligheder. Min far tjente



der dette aar og har ofte fortalt træk fra den tid. En af de første vanskeligheder, man stod overfor i forbindelse med flytningen, var, at brønden, der blev gravet ved gaarden, ikke gav vand nok, saa man maatte hente det inde i byen. Naar saa gaardens folk havde travlt i marken, afstedkom det ofte vrøvl med murerne, der stod og manglede vand. Der var ogsaa vanskeligheder med stenene til udhusene, der blev opført af gule sten. De skulle leveres fra Beringbro Teglværk, som imidlertid standsede midt under byggeriet. Da der var stærk aftræk paa teglværkets restbeholdning af sten, satte mange af de Adsløv gaardmænd deres befordring ind for at hjælpe med at hjemføre saa mange sten som muligt fra det nærliggende teglværk. Et andet teglværk, som skulle levere de manglende sten, havde ikke nok, og de sidste maatte hentes fra Fyn.

Den gamle gaard.¹⁾

Peder Jensens gaard bestod af fire længer og var byens største og stateligste bondegaard, den første gaard til venstre ved vejen fra Hørning med stuehus ud mod gaden, venligt indbydende med en forhave og det hyggelige bindingsværk med mørkebrune stolper mellem de røde felter. — Stuehuset, der vistnok var opført af Peder Jensens far i lighed med præstegaardens stuehus, var opført af egebindingsværk 1762. Det var ca. 40 alen langt og 12 alen bredt og ikke bygget sammen med udhusene, stenbroen pikket af smukt formede sten i lange, lige rækker, som gik diagonalt paa huset.

Saa vidt Peder Jensens sønneatter, Dorthea, erindrede, var der oprindeligt tre døre i stuehuset ud til gaarden. Ved indkørslen fra venstre — husets vestlige ende — fandtes en dør, bestaaende af to halvdøre — øverst og nederst — som førte ind til bryggerset, hvor gulvet bestod af toppede kampsten. Her var opgang til loftet, og her fandtes en aaben skorsten samt bageovn. Ud til haven var der et lille kammer, som maaske oprindeligt havde været forraadskammer af en eller anden art, men nu gik under navnet „Det gamle kammer“ og senere omdannedes til pige-kammer.

Næste yderdør førte umiddelbart — uden nogen gang — ind til folkestuen eller yderstuen. Denne gik ud i et med køkkenet, hele huset igennem. Midt

¹⁾ Gengivet efter den gamle slægtsbog.

i stuen til højre fandtes en aaben skorsten med ildsted, der var forsynet med drejelige jernstænger, hvori var fastgjort kæder til at bære gryderne. Gulvet bestod af murstensfliser, som var fornyet ikke saa faa gange. Væggen til gaardsiden var forsynet med panel, rester af gamle kirkestole, paa hvilke man endnu kunne tyde numrene 4 og 5. Op til panelet stod en solid egetræs-bænk, bestaaende af een stor egeplanke og uden rygstød, slidt af generationers skiftende ungdom; den havde form af en vinkelbænk og fortsatte om bordenden langs væggen til dagligstuen hen mod kaminen. Over husfaderens plads for bordenden stod følgende vers:

Ved dette bord
tal sandheds ord
lad dennem vær'
som borte er.

Et par alkover for pigerne og nogle stole fuldendte møblementet. Væggene var gulkalkede, og mod gaard og have var to fag vinduer til hver side.

En dør førte ind til „Stadsstuen“, den 3 fag store dagligstue, der udmærkede sig ved braddegulv — store, brede brædder paa indtil 10—12 tommer i bredden, ved husets nedbrydning næsten slidt op, men ellers friske. Her fandtes chatol, hjørneskab og bornholmerur samt en smuk kanapé. De læderbetrukne stole med høje bagslag og svejfede ben (»Rokoko«) var rimeligvis kommen til gaarden efter auktionen paa Skanderborg slot 1767. Stoleryggen var smykket med billedskærerarbejde, og foran paa nogle lignende stole i nabogaarden var indgraveret: „Sid paa mig, Jeg bær dig“ og „Her jeg staar, Hvo mig naar“.

Fra stadsstuen, som opvarmedes ved bilægger, kom man ind i sovekammeret, der vendte mod nord, ud mod haven, og hvortil der ogsaa var indgang fra køkkenet. Senere deltes sovekammeret, ved at der indrettedes et lille kammer op til køkkenet.

Fra stadsstuen førte endvidere en dør ud til „den store gang“, til hvilken der ogsaa var indgang ude fra gaarden, og paa den anden side af gangen fandtes „salen“, som den hed, en rummelig stue paa fire fag i hele husets bredde. Naar der skulle holdes gilde og danses, ryddedes salen for sit bohave af standkister, dragkister, skabe og himmelsenge. Ved en senere tilbygning i øst indrettedes gæsteværelser oven for salen, som samtidig maatte afstaa et fag til disse.

Stuehuset havde oprindelig blyvinduer, og 4—5 af dørene har præg af at være kommen sammesteds fra, som de læderbetrukne stole; et par af dem findes nu paa „Borgmestergaarden“ i Aarhus.

Alle gaardens bygninger var oprindelig bindingsværk. Staldbygningen og mejerihuset ombyggedes af Peder Jensens søn, Jens Pedersen, medens laden fik lov at staa til gaarden flyttedes ud 1908, og en del af bindingsværket fandt anvendelse i den nye lade.

Den gamle lade mindede med sine 60 alen i længden næsten om en herregaardslade. Den var ganske vist noget snæver efter vor tids begreber, idet den maalte knap 11 alen i bredden, men til gengæld var »overet« meget højt, ikke mindre end 25 lægter, og gennem umindelige tider formaaede den at rumme gaardens høst. I vort aarhundrede kunne den dog ikke rumme stort mere end vintersæden.

Den store gaardsplads, som maalte omkring 40 gange 40 alen, fejedes regelmæssigt hver søndag morgen.

Slægten knyttes til gaarden.

Adslev-slægtens forhistorie fortøner sig som enhver anden slægts forhistorie ud i det dunkle; dette gælder især bondeslægter, hvor man næsten udelukkende er henvist til kirkebøgerne, mens embedsmandsslægter og købmandsslægter som regel kan føres noget længere tilbage. Der kan derfor her kun ridses ganske enkelte og meget korte linier op.

Som Adslev-slægtens stamfar regnes Peder Jensen; dog er det muligt — som det paa grundlag af den gamle slægtsbog forsøges med de følgende linier — at følge gaardens historie endnu et lille stykke tilbage og paavise, hvordan slægten bliver knyttet til gaarden. Som fæster af gaarden nævnes 1604 og 1609 Poul Jensen, der var præst i Adslev. 1616 og 1630 beboedes gaarden af Jens Jensen Basse; derefter havde Niels Jensen Basse den 1649 og 1664, og muligvis endnu 1680, men da i forening med Søren Andersen; men for deres vedkommende er der ikke paavist noget slægtsskab med Adslev-slægten. Som fæstere paa gaarden omtales 1683 Søren Andersen og Stephan Nielsen; Stephan Nielsen nævnes endda allerede 1682. Ved det tidligere nævnte fæstebrev af 19. juni 1715 afstod Stephan Nielsen gaarden til sin søn, Rasmus Stephansen.

Rasmus Stephansen menes først at have været gift med Maren Rasmusdatter, der døde 1750. Derefter giftede han sig 1751 (?) med Karen Thøgersdatter, datter af Thøger Olufsen i Bering. I Rasmus Stephansens ægteskab med Maren Rasmusdatter var en søn, Stephan Rasmussen, født 1750, død 1766. I ægteskabet med Karen Thøgersdatter var der to børn; først en søn, Thøger Rasmussen, født 2. februar 1752, død 28. december 1832, og en datter Giertrud Rasmusdatter, født 1758, død 1760. Rasmus Stephansen døde 1760 og blev begravet i Adslev 7. april. Foruden sønnerne Stephan og Thøger (datteren Giertrud var død en uges tid før) efterlod han sig enken, Karen Thøgersdatter.

Paa den tid var det jo meget almindeligt, at den længst levende ægtefælle giftede sig hurtigt igen for paa den maade at kunne bevare fæstet. Af den grund opstod de ofte indviklede familieforhold i ældre tid, som vi ogsaa i Adslev-slægten møder eksempler paa, men som for Adslev-slægtens vedkommende bliver grunden til, at slægten knyttes til gaarden. Karen Thøgersdatter giftede sig nemlig hurtigt efter sin første mands død, idet hun kun sad enke i 8 maaneder. 19. december 1760 giftede hun sig med Jens Pedersen af Stjør, født 1729, død 5. maj 1797; ved fæstebrev af 25. april 1761 fik Jens Pedersen gaarden i fæste. I dette ægteskab var der kun eet barn, Peder Jensen, Adslev-slægtens stamfar, født 30. november 1766, død 16. marts 1850.

Det fremgaar altsaa af ovenstaaende, at slægtens stamfar, Peder Jensen, er barn af gaardens tidligere ejer Rasmus Stephansens enke af andet ægteskab, Karen Thøgersdatter, og hendes mand af andet ægteskab: Jens Pedersen. Det er saaledes ikke tilfældigt valgt, naar Peder Jensen regnes for slægtens stamfar, for med gaardens tidligere ejere eller fæstere er der ikke fælles blod. Skulle slægtslinierne føres længere tilbage, maa det enten efter kvindelinien med Karen Thøgersdatter blive til Thøger Olufsen i Bering, eller efter mandslinien med Jens Pedersen til Stjør; men i begge tilfælde kommer vi saa, hvis det er muligt at komme længere tilbage, til tiden før slægten bliver knyttet til gaar-

den i Adslev, saa det er fuldt berettiget at standse ved Peder Jensen som slægtens stamfar, for med ham knyttes slægten og gaarden sammen.

Man synes jo, det havde været naturligere, om gaarden var gaaet i arv til Karen Thøgersdatters søn af første ægteskab med Rasmus Stephansen, Thøger Rasmussen, i stedet for til Peder Jensen; derved var gaarden blevet i den oprindelige slægts eje. Naar det ikke blev tilfældet, skyldtes det sandsynligvis, at Thøger Rasmussen 1785, to aar før Peder Jensen overtog gaarden, blev gift med enken Ane Laursdatter af Dørup og boede dér. Deres gaard var den første selvejergaard i byen, idet Ane Laursdatters mand af første ægteskab, Jens Poulsen, ca. 1784 købte gaarden fri for fæste. I ægteskabet var der ingen børn, og 1815 afstod de gaarden til Jens Bærntsen og hans hustru, Ane Johanne Pedersdatter, stamforældrene til Jensen-slægten fra Dørup. Se nærmere indledningen til Jensen-slægten.

Stamforældrene.

Om Peder Jensen meddeler Adslev sogns kirkebog:

»1766 Dom. 1mo Adventur (30. november) blev Jens Pedersens barn af Adslev hjemmedøbt og kaldet Peder. Jordemoderen Maren Jensdatter af Bjertrup tilligemed Peder Hansen Basse og Peder Pedersen vare overværende og vidnede, at barnet ej var frisk. Den anden søndag i advent blev det konfirmeret i sin hjemme daab og frembaaren af sin moster Karen, tjenende i Hasselager. Mandfaddere vare Mn. Grauer, Johan Andersen af Coldens Mølle, Jens Skoufoged, Rasmus Ebbeson af Stjør. Qvindefaddere vare Anders Johansens Hustru og Datter af Stiær og Karen Madsdatter af Jexen«.

Peder Jensen blev 30. marts 1787 gift med *M a r g r e t h e R a s m u s d a t t e r* af Mesing, datter af Rasmus Rasmussen (Overgaard); hun var født 18. december 1768 og døde 5. maj 1856, samme dato som Peder Jensens far. Trolovelsen fandt sted 19. januar 1787. Peder Jensen døde som nævnt 16. marts 1850, og det blev saaledes til et 63 aarigt ægteskab mellem slægtens stamforældre.

Vi har desværre ingen billeder af *P e d e r J e n s e n* eller hans hustru, men derimod af slægtsgaarden, hvor han boede fra fødsel til død. Hjemmet var velstillet, og Peder Jensen var en efter sin tid vel oplyst mand, en hel del over det gængse. Han skildres som en mand af middelhøjde, af karakter noget streng, og i sin optræden meget bestemt. Han var en dygtig landmand, en ivrig og sikker jæger, en mand med sans for hygge, og en mand, der gerne saa det gro om sig. Blandt andet plantede han en del frugttræer i haven; og i gaarden foran stuehuset plantede han i sine unge dage 3 linde, hvis kroner, da de voksede op, omhyggeligt blev klippet hvert aar; de blev fældet i sønnens tid, da de skyggede for meget i de lave stuer. Ind i rækken af lindetræer plantede han et æbletræ, der ses paa billedet af det gamle stuehus, og som blev staaende ogsaa efter at gaarden var flyttet ud paa marken; det havde den ejendommelighed, at det paa den ene side bar søde æbler, og paa den anden sure.

M a r g r e t h e R a s m u s d a t t e r, der skildres som en meget religiøs og god kvinde, var meget afholdt. Om et af hendes smukke karaktertræk fortælles der, at hun var godlidende og gerne stak noget til side til smaafolk; men for at manden ikke skulle se det, maatte hun stundom putte det et eller andet sted. Da hun døde, skrev »Aarhus Stifts-Tidende« for 4. juni 1856 bl. a.: »Den afdøde afgav et sjældent eksempel paa et

frugtbart afkom; hun havde nemlig haft 12 børn, af hvilke 8 endnu leve, 70 børnebørn, 200 børnebørnsbørn og 3 børnebørns-børnebørn, tilsammen 285; hvormange af disse, der endnu lever, er os ikke meddelt.

Af personlige minder fra slægtsgaarden er der ikke bevaret meget. Et par sølvsporer, der endnu er i familiens eje, afgiver et minde om Peder Jensen som jæger og friluftsmenneske. Størst interesse har vel nok hans Chifferbog, et tommetykt værk, indbundet i træbind med læderryg og forsynet med skindbaand. I en alder af 16 aar har han begyndt at indføre sine regneopgaver i denne bog, paa hvis første blad han har skrevet: Peder Jenssen, Adtzlew den 12. marty Anno 1783. Haandskriften er smuk og ensartet, og bogen er fra først til sidst præget af sjælden omhu.

Meget interessant er ogsaa en navneklud, som Karen Pedersdatter, den tredje ældste af de overlevende døtre, har syet 1806, og som giver et indblik i familieforholdene, idet alle de indsyede navne tjener som en slags stamtavle. Navnene er Karen Pedersdatters eget og hendes søskenes, endvidere hendes forældres og bedsteforældres, morbrødres og mostres og enkelte andre. Navnekluden blev omkring 1930 fremdraget af Kristine Andersen fra Thøgergaarden i Bering, hvor den havde ligget siden Karen Pedersdatter kom dertil som kone 1815. Kristine Andersen er sønne-datter af Karen Pedersdatter. Den havde været gemt og glemt og lidt en del skade i aarenes løb; men det lykkedes redaktør Østergaard, Brabrand, at tyde dens 28 navne paa 2 nær.

Karakteristik af slægten.

Hvis man skal forsøge at give en karakteristik af slægten, kan udgangspunktet passende tages i Kaalunds ord: Paa det jævne! paa det jævne! — ikke i det himmelblaa — dér har livet sat dig stævne, dér skal du din prøve staa! Ikke uden grund er denne sang blevet sunget ved mange slægtsfester. Hvad Thøger Jensen skrev i indledningen til den gamle slægtsbog, gælder endnu i store træk, at der i slægten ikke kan paavises særlig fremtrædende medlemmer, men den bærer i høj grad præg af hæderlighed, ærlighed og arbejdsomhed. Kun enkelte af dens medlemmer har hævet sig op over folkets store flertal og gjort sig bekendt i større kredse, men her er ikke stedet at nævne dem.

Paa det jævne, det er slægtens karakteristik, men den har heller aldrig givet sig ud for at være andet. Det, der har præget slægten i store træk, er mennesker, der gjorde dagens gerning, som ikke gjorde sig bemærket, hverken i særlig god eller særlig daarlig henseende, men som hver paa sin plads har røgtet dagligdagens gerning og levet et jævnt og muntert, virksomt liv. Slægten har udgjort en del af den store gruppe af vort folk, som trofast øver deres gerning uden altid at faa den paaskønnelse, den har fortjent, fordi intet levedygtigt samfund kan undvære den; men som i og for sig ikke ønsker nogen paaskønnelse, blot dette at faa lov til at røgte dagens opgaver.

Den er i udpræget grad en bondeslægt, og aldrig har den søgt at løbe fra sin oprindelse i den jyske muld i Adslev. I tidens løb har det jo ikke kunnet undgaas, at mange er gaaet over i andre erhverv; det er jo kun et tidens tegn; men alligevel maa slægten, ikke alene i sin oprindelse, men ogsaa fremdeles, karakteriseres som en bondeslægt. De syv døtre fra det gamle hjem i Adslev blev alle gift til gaarde i sognet eller nabo-

sognene, og flere af disse gaarde forblev gennem generationer i slægtens eje. Og blev vi i vor daglige gerning aandens eller haandens arbejdere, vedgaar vi slægtskabet med den jyske muld, og dvæler gerne ved minderne, der gaar tilbage til slægtens hjemstavn.

Det er allerede nævnt, at stammoderen var meget religiøs; hvis det er en arv, børnene har taget med fra det gamle hjem i Adslev, er det vel kun naturligt, at slægten blev ret stærkt grebet af den religiøse vækkelse, der i sidste halvdel af det nittende aarhundrede gik hen over Danmark, vel nok især i dennes grundtvigske form. Flere af de gamle slægtsgaarde ligger indenfor rækkevidden af den grundtvigske vækkelses centre paa Aarhusegnen, Bering valgmenighed med pastor Teilmann og Testrup højskole med Jens Nørregaard, og har modtaget ikke ringe paavirkning herfra. Herom vidner det ogsaa, at man, ved at blade den gamle slægtsbog igennem, finder mange, som i de unge aar har været paa højskole. Og gaar man her i enkeltheder, vil man bemærke, at det, naturligt nok for egnen, især er de grundtvigske højskoler, slægtens unge har besøgt. Enkelte har ogsaa været paa Bjørnbaks højskole i Viby. Men ogsaa Indre Mission har faaet tag i mange indenfor slægten, og mange unge har besøgt Indre Missions højskoler.

Et andet karakteristisk træk ved slægten er flid og nøjsomhed. Læser man de gamles minder og beretninger igennem, støder man gang paa gang paa ord som: flid, nøjsomhed og guds frygt. Slægten har ikke fostret mange, der kunne skaffe sig det daglige brød uden gennem arbejde; men det er jo ogsaa kun et sundhedstegn for et folk. »Hvor faa har for meget og færre for lidt«, passer paa slægten; den store rigdom og den udtalte fattigdom hører begge i lige høj grad til undtagelserne. En arv er gaaet igen i slægten, overleveret fra slægtled til slægtled: arbejdets glæde. Og det folk og den slægt, der kender til det, har altid en fremtid.

Men naar det er sagt, at slægten ikke har fostret de store navne, maa det heller ikke glemmes, at mange dygtige mænd, og foregangsmænd indenfor deres omraade, er udgaaet fra den. Mange har udvist initiativ og syn for det nye, der trængte sig frem. Og da der i en skæbnestund i Danmarks historie i begyndelsen af 1940erne blev kaldt paa Danmarks ungdom, meldte mange af slægtens unge sig til tjenesten, og nogle af dem gav deres liv i Danmarks frihedskamp.

Slægtsbogen bliver til og slægtsarbejdet begynder.

Slægtsarbejdet tog sin begyndelse i al stilhed. Uden at en større kreds havde kendskab til det, sad lærer Thøger Jensen, Følle, fra Thøgerslægten og redte slægtens traade ud. Da han var ved at have klarhed over dens forgreninger, hovedsagelig gennem arkivstudier, henvendte han sig til redaktør Østergaard, Brabrand, og satte ham ind i planerne om, under forudsætning af fornøden tilslutning, i fællesskab at udgive en slægtsbog. De to mænd fortsatte nu i forening de videre slægtsstudier og delte arbejdet imellem sig paa den maade, at Thøger Jensen fortsatte sine arkivstudier, mens redaktør Østergaard gik i gang med at fremdrage gamle slægtsminder, dels gennem Statens Avissamling i Aarhus, og dels gennem samtaler med de gamle i slægten.

1925 var arbejdet saa langt fremskredet, at de to initiativtagere sammen med herreekviperingshandler Jens Overgaard, Skanderborg, kunne kalde sammen til et første forberedende slægtsmøde paa forsamlings-

bygningen i Skanderborg den 15. oktober. Her forelagdes de hidtidige resultater af arbejdet og planerne om udgivelse af en slægtsbog, hvis der kunne opnaas fornøden tilslutning, da man ikke turde gaa i gang med dens trykning, hvis der ikke var interesse for sagen, og sikkerhed for, at bogen kunne afsættes i rimeligt omfang. Den fremmødte forsamling gik enstemmig ind for sagen og tilsagde sin fulde støtte, ligesom der blev rettet en tak til Thøger Jensen for hans initiativ.

Ved mødet i Skanderborg tegnede 200 sig som abonnenter; for at skaffe yderligere interesse for sagen og flere bestillinger paa bogen udsendte initiativtagerne 20. november samme aar en »indbydelse til subskriptionstegning« paa slægtsbogen. Med den tilslutning, som sagen allerede havde opnaaet, gik Thøger Jensen og redaktør Østergaard saa i vinterens løb i gang med indsamling af yderligere materiale og billeder. Det var oprindelig tanken, at bogen skulle omfatte ca. 200 sider, men materialet svulmede op, saa det blev til en bog paa mere end 300 sider. Den fik overalt en god modtagelse og god omtale i pressen. Havde der været betænkeligheder ved at sætte bogen i tryk, blev de gjort til skamme, da bogen nu gennem mange aar har været udsolgt.

De tre indbydere til mødet den 15. oktober blev opfordret til at fortsætte arbejdet som staaende udvalg, og dette udvalg kunne indbyde til nyt slægtsmøde 28. juni 1926, denne gang i Skanderborg dyrehave. Paa det møde blev slægtsbogen fremlagt.

Det første slægtsmøde i Skanderborg var præget af forventning om den kommende slægtsbog. Nogle af de ældre deltagere fremdrog minder fra slægten, f. eks. fhv. lærer Schou, Storning, og fru Dorthea Stevns, Voldby højskole, hvorved træk fra livet i de gamle gaarde blev trukket frem. Et medlem af slægten, koncertsanger Thøger Rasmussen, Aarhus, sang under stort bifald flere sange. Ved det andet slægtsmøde holdtes festtalen af lærer Gunnar Rasmussen, Gentofte, der ogsaa fremdrog betydningen af slægtsfølelse og slægtsminder. Friskolelærer Hans Rasmussen, Ellede, fremdrog træk fra sin farbror, friskolelæreren i Ulstrup ved Kalundborg, Søren Rasmussens liv. Ogsaa ved den lejlighed underholdt koncertsanger Thøger Rasmussen med sang, og flere havde ordet for at kalde slægtsfølelsen frem.

Inspireret af den fremvoksende slægtsinteresse i Jylland kaldte slægtsmedlemmer i København den 23. oktober 1927 sammen til et møde for derboende slægtsmedlemmer. Den ledende kraft var frøken Stine Sørensen, bistaet af frøken Anna Haugaard, lærer Gunnar Rasmussen, Gentofte, og kæmner Thøger Rasmussen, Taastrup. Deltagerne i mødet ønskede at give udtryk for taknemmelighed for slægtsbogen og overrakte hver af slægtsbogens udgivere en pokal af hamret sølv, forsynet med inskription og ledsaget af en smuk kaligraferet adresse med givernes navne.

De følgende slægtsmøder.

Det næste slægtsmøde afholdtes i Skanderborg dyrehave 17. september 1934. Festtalen holdtes denne gang af førstelærer Bent Rasmussen, Tranebjerg, der omtalte, hvordan en rejse gennem egnene omkring slægtens hjemstavn kalder tankerne tilbage til forfædrene. »Her har far færdedes i sin barndom — hvordan saa der ud i hans tid eller i vore oldeforældres tid«, sagde han blandt andet, og fremdrog derefter minder fra livet, som det levedes i de gamle gaarde.

Ved dette møde undergik udvalget en ændring, idet herreekviperingshandler Overgaard 1933 var afgaaet ved døden og blev afløst af fru Susanne Dam, Vurring mosegaard. Samtidig blev der givet bestyrelsen, som udvalget fra nu af kaldtes, ret til at supplere sig selv i tilfælde af dødsfald.

Paa forslag af malermester Jensen, Harlev, blev det vedtaget at vælge et repræsentantskab foruden bestyrelsen, dels til at bistaa denne, og dels til at virke som mellemed mellem bestyrelsen og medlemmerne. Repræsentantskabet fik følgende sammensætning: Overgaard-slægten: Tømrermester Frederik Overgaard, Skanderborg. Melballe-slægten: Malermester Jensen, Harlev, og gaardejer Jens Melballe, Mesing. Thøger-slægten: Soldaterhjelmsleder Anton Jensen, Viborg. Jensen-slægten: Gaardejer Alfred Ditlevsen, Fruering. Rasmussen-slægten: Mølleejers Johannes Rasmussen, Aalsø. Pedersen-slægten: Kommunelærerinde Jutta Jørgensen, Aarhus. Munch-slægten udsatte valget og valgte senere: Erik Munch, Bering. Melballe-slægten fik to repræsentanter, da Sørensen-slægten ikke var repræsenteret paa mødet, og skulle saa tillige repræsentere denne slægt.

Anton Jensen, Viborg, foreslog, at en sten fra slægtsgaardens mark i Adslev blev rejst paa den gamle slægtsgaards tomt som mindesten for slægten og forsynet med en passende inskription, og at næste slægtsmøde blev afholdt i Adslev i forbindelse med stenens afsløring. En afstemning om, hvornaar dette skulle finde sted, gav til resultat, at der kun skulle hengaa 2 aar.

Det var saaledes bestemt, at næste slægtsfest skulle afholdes i Adslev, og den blev fastlagt til søndag den 14. juni 1936. Festen var anlagt efter de store rammer, og rammerne blev fyldt; paa slægtsgaardens mark var rejst telt, og om eftermiddagen var ca. 500 af slægtens medlemmer samlede. Foruden mindstensafsløringen, der blev mødets kulmination, var det 150 aaret for stamforældrenes overtagelse af slægtsgaarden.

Festen indlededes med en gudstjeneste i kirken, hvor et medlem af slægten, pastor Jens Jelsbak, nu præst ved Grundtvigskirken i København, prædikede. Som kirkesanger fungerede ogsaa et medlem af slægten, førstelærer Bent Rasmussen, Tranebjerg, Samsø. Adslev kirke kunne ved den lejlighed langt fra rumme de mange slægtsmedlemmer, der havde sat hinanden stævne den dag.

Efter gudstjenesten samledes man i teltet, hvor den medbragte frokost blev fortæret, og om eftermiddagen fandt den egentlige mindstensafsløring sted. Denne indledtes med, at Thøger Jensen bød velkommen og rettede en tak til slægtsgaardens ejer, sognefoged Christian Mølgaard, fordi han havde stillet pladsen for mindestenen til raadighed. Fru Dortha Stevns reciterede derefter første del af en kantate, der i dagens anledning var skrevet af hendes søn, Aage Stevns.

Redaktør Østergaard talte om den gamle gaard, og godsejer Niels Møller, Borupgaard, fremdrog minder fra slægtsgaarden i 1870erne. Sogneraadformand Rasmus Andersen, Hørning, talte om kronens bønder, der var friere stillet end andre. Stud. polit. Svend Stubbe Østergaard, Brabrand, talte om slægtens betydning for de unge. Dortha Stevns reciterede nu anden del af kantaten og holdt den egentlige afsløringstale, hvori hun blandt andet sagde: Vi maa føle os i taknemmelighed til vore fædre, fordi de har givet os resultatet af deres arbejde, baade aandeligt



Deltagerne i slægtsmødet i Adslev 1936

og materielt. De gav os indtryk af dygtighed, sandhed og ret, og de forstod at vælge de livsværdier, der er gaaet i arv til os. Vi maa bøje os i ærbødighed for de aandelige livsværdier, vi har modtaget, og som lever i langt højere grad, end vi tror. Til slut udtalte Dorthea Stevns: Jeg beder slægten modtage den sten, som udadtil er med til at skabe det, der kan bygges videre paa, og som skal minde os om, at vi har forpligtelse til ikke at svigte det, som fædrene kæmpede og stred for.

Mindestenen staar paa det sted, hvor stuehuset til den gamle gaard laa. Den bærer følgende inskription, der er forfattet af Svend Stubbe Østergaard:

For fælles sag, for fælles blod,
for varigt tegn om slægtens rod
vi rejste sten, hvor gaarden stod.

Ved foden af mindestenen ligger en mindre, der har tjent som hjørne-
sten i det gamle stuehus, hvis billede er indridset paa den.

Slægtsarbejdet og slægtssammenkomsterne er, som det kunne ventes, ogsaa blevet set fra den humoristiske side. I anledning af festen i Adslev havde „Dagens Nyheder“ 16. juni 1936 under overskriften: Familieharmoni følgende „digt“, hvor de to sidste linier hentyder til en i de aar kendt melodi:

I søndags „Adslev-slægten“,
som alt i alt bestaar
af femogtyve hundred',
ved slægtens gamle gaard
til mindefest var samlet;
familien fejred' sin
halvandet hundred' aarsdag,
og stemningen var fin.
De femogtyve hundred'
sa'e pænt „Goddag og tak

for sidst“, hvorpaa in pleno
et mindeglass de drak.
En times tid de drøfted'
familiens fælles kaar,
saa klinked' de: „Paa gensyn
om femogtyve aar!“
og sang, mens der blev taget
et gruppefoto:
„Jo mer vi kommer sammen,
jo mere sympati!“

-asen.

Paa grund af de usikre tider og den vanskelige rejsesituation, som besættelsestiden førte med sig, blev næste slægtsmøde først afholdt 20. juni 1948, denne gang paa Forsamlingsbygningen i Aarhus. Som flere andre slægtsfester indledtes ogsaa denne med en køretur i omegnen, hvor man passerede flere af de steder, slægten er eller har været knyttet til, og med et kort ophold i Adslev, hvor en lille højtidelighed fandt sted ved mindestenen. Ved sammenkomsten paa Forsamlingsbygningen mindedes redaktør Østergaard blandt andet de af slægtens medlemmer, der faldt som ofre for besættelsestiden. Ved dette møde blev det ogsaa bragt paa tale at ændre mindestenens omgivelser og skaffe bedre adgang til den.

Op da man næste gang samlede til slægtsfest, lørdag den 3. juni 1950, var omgivelserne fuldstændig ændrede. Et medlem af slægten, proprietær Beck, »Petersminde«, havde købt arealet, stenen staar paa, frilagt den, og skænket den til slægten.

Mødet 1950, der formede sig som en mindefest i anledning af hundred-
aaret for Peder Jensens død, blev iøvrigt indledt med en mindehøjtide-
lighed om formiddagen ved mindestenen i Adslev. Her blev der først budt
velkommen af redaktør Østergaard, som gav en orientering om slægtens
historie og dens tilknytning til stedet. Derefter talte et medlem af slæg-
ten, sognepræst Gunnar Haugaard, HARRISLEV, der dvælede ved minderne,

der knyttede slægten sammen, og omtalte den store udvikling, der har fundet sted siden stamforældrenes tid. Om eftermiddagen var festen henlagt til Skanderborg dyrehave, hvor redaktør Østergaard til indledning mindedes Thøger Jensen, der kort tid i forvejen var afgaaet ved døden. Derefter fik daværende kirkeminister Frede Nielsen, der stammer fra Aalsø mølle, ordet; han hæftede sig ved de gamle slægters enkle og usammensatte, men rige liv i en verden, der var mere tryk end den, vi kender, og omtalte, hvordan de havde en livsanskuelse, som vi ofte mangler i vor paa mange maader saa splittede tid. Førstelærer Bent Rasmussen, Tranebjerg, fortalte træk fra sin far, friskolelærer Søren Rasmussens liv og virke.

Ved dette møde udkastedes for første gang tanken om en ny slægtsbog, og tegningslister, der cirkulerede for at undersøge, om der var interesse for den, viste, at den ville udfylde et savn.

5. maj 1956 afholdtes paany slægtsmøde. Det var denne dag 100 aar siden slægtens stammoder, Margrethe Rasmusdatter, afgik ved døden. Som i 1950 begyndte man ogsaa denne gang ved mindestenen i Adslev, hvor redaktør Østergaard gav en skildring af slægtens historie. Derefter samledes man i kirken, hvor pastor Gunnar Haugaard prædikede, og førstelærer Viggo Skou, Ruds Vedby, fungerede som kirkesanger. Prædikenen ved den lejlighed er gengivet foran. Om eftermiddagen var sammenkomsten henlagt til Hørning kro. Her gav forfatteren Arne Stevns en skildring af sine forældre, højskoleforstander Ole Stevns og hustru Dorteas bevægede liv. Det lykkedes ikke alene Arne Stevns at tegne et smukt billede af forældrene, men ogsaa samtidig at give en kulturhistorisk skildring af tiden omkring og efter aarhundredskiftet.

Slægtsudvalget havde gennemgaaet en ændring, idet fru Susanne Dam, Virring, var blevet afløst af pastor Gunnar Haugaard. Da der imidlertid foruden slægtsudvalget ogsaa sad repræsentantskabet fra 1936, og i de senere aar tillige var dannet et saakaldt økonomiudvalg, der skulle staa bag finansieringen af en eventuel ny slægtsbog, foreslog man fra slægtsudvalgets side at afskaffe samtlige bestaaende udvalg og i stedet vælge et nyt, der fik benævnelsen bestyrelse. Denne bestyrelse skulle bestaa af et medlem fra hver slægtsgren. Samtidig vedtog man at oprette foreningen »Adslev-slægten«, der skulle have til formaal at virke for bevarelsen af de gamle slægtsminder. Forslaget blev vedtaget, og den nye bestyrelse kom til at bestaa af følgende: Overgaard-slægten: Montør Gunnar Overgaard, Aarhus. Melballe-slægten: Proprietær P. Møller Sørensen, »Nølevgaard« pr. Odder. Thøger-slægten: Pastor Dørup Jensen, Aarhus. Jensen-slægten: Pastor Gunnar Haugaard, Harridslev pr. Hjørning. Rasmussen-slægten: Bagermester Arne Rasmussen, Aalsø. Munch-slægten: Fru Ulla Thorn, Dagnæs pr. Horsens. Pedersen-slægten: Proprietær Beck, »Petersminde« pr. Odder. Redaktør Østergaard valgtes med akklamation til æresmedlem af bestyrelsen, mens Sørensen-slægten ikke fik nogen repræsentant, da denne slægtsgren ikke var repræsenteret ved mødet.

Denne bestyrelse samledes første gang i slutningen af maj samme aar og valgte redaktør Østergaard til sin formand. Bestyrelsen ansaa det som sin første og fornemste opgave at faa den nye slægtsbog udgivet.

G. H.

DE OTTE SLÆGTER

I Peder Jensen og Margrethe Rasmusdatters ægteskab fødtes 12 børn, hvoraf de 4 døde som smaa. De 12 børn er:

- 1 Ane Marie Pedersdatter, f. 3. december 1787, død i Mesing 1855, gift med Rasmus Rasmussen Overgaard af Mesing. Stammoder til Overgaard-slægten.
- 2 Ane Kathrine Pedersdatter, f. 3. januar 1790, død 17. februar 1874 i Melballegaarden i Jexen, gift med Søren Rasmussen af Melballe, Jexen. Stammoder til Melballe-slægten.
- 3 Karen Pedersdatter, f. 25. marts 1792, død 29. april samme aar.
- 4 Karen Pedersdatter, f. 26. november 1793, død i Bering 29. november 1873, gift med Thøger Pedersen i Bering. Stammoder til Thøger-slægten.
- 5 Ane Johanne Pedersdatter, f. 28. maj 1796, død i Dørup 27. juni 1878, gift med Jens Bærntsen af Dørup. Stammoder til Jensen-slægten fra Dørup.
- 6 Ane Pedersdatter, f. 23. marts 1799, død i Aalsø 25. juni 1881, gift med Rasmus Pedersen af Jexen. Stammoder til Rasmussen-slægten.
- 7 Voldborg Pedersdatter, f. 29. december 1801, død i Taastrup 20. april 1866, gift med Peder Sørensen af Stjør. Stammoder til Sørensen-slægten.
- 8 Jens Pedersen, f. 28. juni 1804, død 14. februar 1805.
- 9-10 Tvillingerne Jens Pedersen og Ane Margrethe Pedersdatter, f. 22. december 1805 og begge begravet 1. januar 1806.
- 11 Maren Pedersdatter, f. 14. maj 1807, død i Bering 8. decbr. 1892, gift I med Jens Christian Munch af Bering. II med Erik Hansen af Hørning. Stammoder til Munch-slægten.
- 12 Jens Pedersen, f. 16. december 1809, død i Adslev 8. januar 1888, gift I med Dorte Kirstine Mikkelsdatter af Adslev. II med Maren Rasmussen Møller af Hørning. Stamfader til Pedersen-slægten.

SLÆGTSOVERSIGTER

OVERGAARD-SLÆGTEN

- AA Ane Kirstine Rasmusdatter, gift med Rasmus Jensen Krogh, Galten. Rasmussen-grenen fra Galten.
- BB Ane Margrethe Rasmusdatter, gift I med Peder Sørensen, Adslev. Gift II med Jens Rasmussen, Kolt. Ingen børn.
- CC Peder Rasmussen Overgaard, Mesing, gift med Mariane Sørensen (Melballe). Overgaard-grenen.
- DD Kresten Rasmussen Overgaard, Borum, gift med Maren Rasmusdatter. Ingen børn.
- EE Daniel Rasmussen Overgaard, Elmose, gift med Ane Elisabeth Sørensdatter. Danielsen-grenen fra Elmose.

MELBALLE-SLÆGTEN

- AA Ane Johanne Sørensen, gift med P. Kristensen, Jexen. P. Kristensen-grenen fra Jexen.
- BB Kroejer Rasmus Sørensen, Jexen, gift I med Ane Marie Andersdatter. Gift II med Ane Kathrine Pedersdatter. Rasmussen-grenen fra Jexen Kro.
- CC Ane Stine Sørensen, gift med Michel Laursen, Taastrup. Mikkelsen-grenen fra Taastrup.
- DD Ane Margrethe Sørensen, gift med Jens Sørensen, Haarby. Jensen-grenen fra Haarby.
- EE Peder Sørensen Dørup, gift I med Mette Marie Jensdatter. Gift II med Ane Margrethe Jensdatter. Pedersen-grenen fra Dørup
- FF Jens Sørensen (Melballe), Jexen, gift med Mette Marie Nielsen. Melballe-grenen.
- GG Ane Kathrine Sørensen, gift med Emil Schou, Jexen. Schou-grenen fra Jexen.
- HH Karen Marie Sørensen, gift med Peder J. Nørgaard, Stilling. Ingen børn.
- II Mariane Sørensen, gift med Peder Rasmussen Overgaard, Mesing. Se Overgaard-slægten CC.

THØGER-SLÆGTEN

- AA Peder Thøgersen, Mesing, gift med Ane Johanne Rasmusdatter. Pedersen-grenen fra Mesing.
- BB Jens Peter Thøgersen, Ingerslev, gift med Kirsten. Ingen børn.
- CC Jens Thøgersen, Venge, gift I med Kirsten Jensen. Gift II med Cecilie Thorup Petersen. Jensen-grenen fra Venge.
- DD Rasmus Thøgersen, Haarby, gift I med Maren Jakobsen. Gift II med Ane Andersdatter. Rasmussen-grenen fra Haarby.
- EE Karen Thøgersdatter gift med Peder Laursen, Taastrup. Pedersen-grenen fra Taastrup.
- FF Ane Margrethe Thøgersdatter, gift I med Christian Sørensen, Ormslev. Gift II med Rasmus Jensen, Venge. Ingen efterslægt.
- GG Christen Thøgersen, Bering, gift med Maren Rasmussen. Christensen-grenen fra Bering.

- HH Søren Thøgersen, Mesing, gift med Maren Christensdatter. Ingen børn.
- II Ane Marie Thøgersdatter, gift med Jens Jensen, Gram. Jensen-grenen fra Gram.
- JJ Erik Thøgersen, Ingerslev, gift med Maren Mortensen. Overgaard-grenen fra Ingerslev.
- KK Peder Thøger Pedersen, gift med Ane Rasmussen. Ingen børn.

JENSEN-SLÆGTEN FRA DØRUP

- AA Jens Jensen, Gram, gift med Ane Marie Thøgersdatter. Se Thøgerslægten II.
- BB Thøger Jensen. Død ugift.
- CC Børnt Jensen. Død i 12 aars alderen.
- DD Ane Kirstine Jensdatter, gift med Christian Haugaard, Bjertrup. Haugaard-grenen fra Bjertrup.
- EE Peder Jensen, »Fusvad«, gift med Margrethe Rasmusdatter. Se Rasmussen-slægten CC.
- FF Rasmus Jensen, Dørup, gift med Mette Kirstine Albrektsen. Rasmussen-grenen fra Dørup.
- GG Ane Margrethe Jensdatter, gift med Ditlev Pedersen, Fruering. Ditlevsen-grenen fra Fruering.
- HH Mette Marie Jensdatter, gift med Peder Sørensen, Dørup. Se Melballe-slægten EE.
- II Niels Jensen. Død i 3 aars alderen.

RASMUSSEN-SLÆGTEN

- AA Peder Rasmussen (Pe'Rask), Jexen, gift med Frederikke Jensen. Peder Rasmussen-grenen fra Jexen.
- BB Lærer Thøger Rasmussen, Aalsrode, gift med Ane Mette Sørensdatter. Aalsrode-grenen.
- CC Margrethe Rasmusdatter, gift I med Peder Jensen, »Fusvad«. Gift II med Peder Nielsen fra Them. Ingen efterslægt.
- DD Møllejer Jens Peter Rasmussen, Aalsø, gift med Ane Cathrine Sørensdatter. Aalsø-grenen.
- EE Friskolelærer Søren Rasmussen, Ulstrup, gift med Martha Sofie Jensen. Ulstrup-grenen.

SØRENSEN-SLÆGTEN

- AA Søren Pedersen, Stjær, gift med Kirstine Rasmussen. Stjærgrenen.
- BB Peder Pedersen, Taastrup, gift med Ane Kirstine Nielsen. Taastrup-grenen.
- CC Rasmus Pedersen, Knudstrup, gift med Maren Nielsen Kaae. Knudstrup-grenen.
- DD Jens Pedersen. Død ugift.

MUNCH-SLÆGTEN

- AA Martha Schurmann Munch, gift med Henrik Sørensen, Stilling. Henrik-Sørensen-grenen fra Stilling.
- BB Niels Peter Munch, Bering, gift med Sine Marie Jensen. Peder Munch-grenen fra Bering.

- CC Christiane Munch, gift med Jens Peter Hansen. Munch Hansen-grenen.
- DD Niels Munch, Bering, gift med Øllegaard Pedersen. Niels Munch-grenen fra Bering.

PEDERSEN-SLÆGTEN

- AA Peder Jensen, Adslev, gift I med Ane Johanne Jensen. Gift II med Ane Johanne Jensen Leth. Jensen-grenen fra Adslev.
- BB Dorthea Jensen, gift I med Anders Jørgensen. Gift II med Lars Christian Mølgaard, Adslev. — Ingen børn.
- CC Jens Mikkelsen Jensen. Død ugift.
- DD Margrethe Jensen, gift med Erik Jørgensen, Bjertrup. Jørgensen-grenen fra Bjertrup.
- EE Marie Jensen, gift med Rasmus Madsen Brahe, Grenaa. Ingen efter-slægt.
- FF Niels Rasmussen Møller, gift I med Ane Marie Rasmussen. Gift II med Petrea Karoline Kristensen. Møller-grenen.
- GG Cecilie Mikkeline Jensen, gift med lærer Ole Petersen Schou, Storing. Schou-grenen fra Storing.



Overgaard i Mesing; nu kaldet Mesinggaard

OVERGAARD-SLÆGTEN

Overgaard i Mjesing er en gammel selvejergaard. Maaske er det den, Rasmus Rasmussen faar skøde paa 1450. (Se rentekammerets arkiv II, 139, nr. 39). I matriklen 1688 staar den for hartkorn 4 tdr. 3 skp. 3 fdkr. 2 alb. og skovskyld 1 skp. 1 alb. Den ejedes da af Rasmus Rasmussen. Han havde sandsynligvis en søn ved navn Laurs Rasmussen, og en søn af ham, der hed Rasmus Laursen, døde 1755. Dennes søn, Rasmus Rasmussen, faar 11 aar efter, 22. april 1766, af ryttersessionen paa Skanderborg slot udstedt »Husbondholds-brev« (datidens skøde) paa gaarden. — Dette gengives her efter Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1766.

Rasmus Rasmussens »Husbondholds-brev«, Mjesing.

Mjesing Sogn og By. Rasmus Rasmusen melder sig som Husbondholdsnydelse paa hans Faders afgangne Rasmus Laursens for 11 Aar siden fradøede Selv Eier gaard, som Enken formedelst alderdoms skrøbelighed nu ei længere kand forestaae, og derfor til hannem overladt. Bygningen er 48 fag huus, Besætning 6 Bester, 5 Kiør, 4 Ungnød og 16 Faar. Hartkorn 4 Tdr. 3 Skpr. « Fdkr. 2 Alb. Skovsk. 1 Skp. « Fdkr. 1 Alb.

Rasmus Rasmussen erlægger udi Husbondhold 6 Rdl.

Paa Deris Kongelige Mayst. Voris Allernaadigste Arve Konge og Herres veigne have vi meddelt ligesom vi og herved meddeler Rasmus Rasmussen Husbondhold paa hans fader afgd. Rasmus Laursens fradøede Selv Eier gaard i Mjesing som Enken til hannem har overladt, Svarer af Hartkorn agger og Eng 4 Tdr. 3 Skp. 2 Alb., Skovsk. 1 Skp. 1 Alb., udi Husbondholdskændelse erlægges 6 Rdl., som Deres Kongelig Mayst. allerunderdanigst til Indtægt beregnes, Bygningen er 48 fag Huus, annammer til Besætning 6 Bæster, 5 Kiør, 4 Ungnød og 16 Faar, vogn Ploug, Harve og behør, som tilligemed behøvende Sædekorn stedse ved gaarden til Inventarium skal forblive, og Rasmus Rasmussen med alt hvis viedere til sammes conservation udkræves er pligtig at tilsvare, Bygningen at forbedre og altid udi forsvarlig Stand vedligeholde, avlingen lovlig at dørke og drive, Skatter og Udgifter som nu er eller herefter paabudt vorder rigtig i rette tide og paa sine tilbørlige Steder erlægges og clarere, viese sig hørig og lydig imod alle de som paa hans Mayt. vegne over hannem kand have at befale, samt rette sig efter loven og Forordningerne, Saa maa atter bemeldte Rasmus Rasmussen omrørte Selveiergaard med dens

rette tilliggende, nyde, bruge og til sin livs tiid beholde eller saa lenge hand foreskrevne i alle maader efterkommer.

Ryttersessionen paa Schanderborg Slot den 22. April 1766.

Woyda.

Falsen.

N. Moldrup.

Rasmus Rasmusen er den første, der bliver kaldt Overgaard. Han giftede sig 31. januar 1766 med Ane Cathrine Christensdatter, datter af Christen Jensen, Mjesing. Da han døde, arvede sønnen Rasmus Rasmussen Overgaard gaarden. Han blev 10. december 1814 gift med sin søsterdatter, Ane Marie Pedersdatter, fra Adslev. Han var en anset landmand, og flere af slægtens unge karle har tjent ham, bl. a. min fader, Jens Jensen, og hans broder, Thøger Jensen fra Dørup. Paa væggen i vor stue hjemme hang hans »Gravskrift«. Efter hukommelsen har broder Jens skrevet slutningen af (Epitafiet), og det følger her:

Epitafium.

Graahaars Isse, muntert Sind
Sjelden nok er her at finde.
Sammen bo begge to i fortrolig Fryd og Ro,
Men de begge var tilstede hos den alderstegne Mand.
Han var munter, frisk og sund
Til den sildig Aftenstund,
Da et Fald kvæsted ham og paa Sygelejet lagde,
Fro i Herren trolig bar, og vor Herre naadig var.
Pligtens Sti fro og fri
Han igennem Livet fulgte;
Retsind og Arbejdsomhed
Var for ham en Herlighed.
Hustru trende, Børn mange,
Slægtning stor, Venner god
Havde han paa denne Jord.
I en lykkelig Alderdom
Herren nu saa naadig kom
Og ham kaldte op til sig
I sit lyse Himmerig.

Amen.

Deres søn, Peder Rasmussen Overgaard, fødtes 18. august 1820. Efter faderens død overtog han gaarden og blev gift med sin kusine, Mariane Sørensen fra Melballe. Peder Overgaard døde 1873. Nogle aar efter solgtes gaarden og har siden været i fremmed eje. Den hedder nu Mjesinggaard.

Th. J.

Ane Marie Pedersdatter, datter af Peder Jensen og hustru Margrethe Rasmusdatter af Adslev, f. 3. december 1787, død ca. 1855. Gift 10. december 1814 med sin morbroder Rasmus Rasmussen Overgaard i Mjesing, født ?, død ca. 1853.

Karen Albrechtsen i Adslev husker fra sin barndom i Mjesing i 1840erne og 1850erne meget godt Rasmus Rasmussen Overgaard. Ligesom saa mange andre gamle folk dengang, gik han med rød toplue, og han kom tit ind i værkstedet til hendes fader, der var hjulmand, for at sidde og snakke lidt. »Hvis-somstid du har noget, du skal have vugget«, kunne han sige til hendes moder, »saa kan du sætte mig til det«. Og var der saa en lille, der skulle vugges, blev Rasmus anbragt ved vuggen; det var saadan et godt tidsfordriv.

Hans kone lignede sin søster Ane Johanne i Dørup, under middelhøjde og temmelig trind, noget bøjet af alderen.

Børn:

- AA Ane Kirstine Rasmusdatter.
- BB Ane Margrethe Rasmusdatter.
- CC Peder Rasmussen Overgaard.
- DD Christen Rasmussen Overgaard.
- EE Daniel Rasmussen Overgaard.

RASMUSSEN-GRENEN FRA GALTEN

- AA Ane Kirstine Rasmusdatter, f. 14. november 1814, død 20. marts 1873, gift med Rasmus Jensen Krogh, Foldbjerglund, f. 10. december 1804, død 15. juni 1870. Ejer af gaarden Foldbjerglund, Galten.

Børn:

- I Ane Johanne Rasmussen.
- II Ane Marie Rasmussen.

- I Ane Johanne Rasmussen, f. 16. november 1849, død 13. maj 1924, gift 29. december 1870 med Niels Thomsen, søn af gaardejer Thomas Mikkelsen og hustru Ane f. Nielsdatter, f. 29. oktober 1846.

Niels Thomsen havde en gaard i Neder Jexen, hvor de boede fra 1871 til 1898, da han købte en mindre gaard i Vitved, hvor de opholdt sig til 1916, da de solgte gaarden for at tilbringe deres livsaften i Stilling.

Børn:

- A Thomas Mikkil Thomsen.
- B Ane Marie Thomsen.
- C Andreas Thomsen.
- D Rasmine Thomsen.
- E Margrethe Thomsen.
- F Rasmus Peter Thomsen.
- C Mikael Thomsen.
- H Ane Marie Dusine Thomsen.
- I Dagmar Thomsen.

- A Thomas Mikkil Thomsen, f. 19. februar 1871, død august 1919, gift 10. december 1894 med Kirstine Pedersen af Stjør, f. 30. juni 1873, død april 1904.

Børn:

- 1. Astrid Pederine Thomsen.
- 2. Helga Kristine Thomsen.

- 1 Astrid Pederine Thomsen, f. 28. april 1895, gift 27. maj 1923 med Jens Chr. Nielsen, f. 11. april 1899. Bor Aastrup ved Randers.

Børn:

- 1a Tage Michael Nielsen.
- 1b Mary Nielsen.



Jens Peter Sørensen med familie

- 1a Tage Michael Nielsen, f. 22. febr. 1924 i Støvring, gift 9. november 1948 med Elly Søndergaard Jensen, f. 29. januar 1928 i Hvilsager sogn.

Børn:

- 1a1 Inge Nielsen, f. 13. september 1949 i Auning sogn.
 1a2 Lars Søndergaard Nielsen, f. 16. november 1950, sm. s.
 1a3 Else Nielsen, f. 24. oktober 1955, sm. s.

- 1b Mary Nielsen, f. 8. oktober 1927 i Støvring, gift 15. juni 1955 med Knud Harbo, f. 28. september 1926 i Hald.

- 2 Helga Kirstine Thomsen, f. 7. november 1903, gift med Laurits Marinus Kristensen af Auning, f. 1. december 1901.

- B Ane Marie Thomsen, f. 23. april 1875, død 18. januar 1951, gift 25. marts 1899 med Jens Peter Sørensen, Hvolbæk, f. 22. oktober 1867, død 18. april 1941.

Børn:

- 1 Rasmus Sørensen.
 2 Ellen Kathrine Sørensen.

- 1 Rasmus Sørensen, f. 24. marts 1900, gift 23. april 1931 med Dora Laursen af Aarhus, f. 27. august 1895.

Børn:

- 1a Grethe Sørensen, f. 10. april 1934.

- 2 Ellen Kathrine Sørensen, f. 13. juni 1903, gift 12. maj 1933 i Skt. Bendts kirke i Ringsted, med Anders Kristensen, søn af boelsmand Jens Kristensen og hustru Mette Marie Kristensen, Sall.

I ungdomsaarene var begge beskæftigede paa flere store gaarde, henholdsvis som forvalter og husjomfru, blandt andet ogsaa fem aar paa deres nuværende gaard Slangerupgaard. Blev i 1933 bestyrer af avls-gaarden paa Trelde næs.

Købte i 1952 hovedparcellen af Slangerupgaard, som er ualmindelig smukt beliggende med den store have, som gaar lige ned til Haraldsted langesø.

Børn:

2a Inger Britta Kristensen, f. 2. marts 1937 paa Trelde næs ved Fredericia.

C Andreas Thomsen, f. 10. oktober 1876, gift 30. december 1900 med Sofie Jensen af Hinnerup, f. 27. september 1877.

Børn:

- 1 Niels Oscar Thomsen, f. 5. april 1901.
- 2 Ane Kristine Thomsen, f. 3. oktober 1904.
- 3 Aksel Sofus Thomsen, f. 13. oktober 1906.
- 4 Gudrun Jensine Thomsen, f. 7. maj 1912.
- 5 Henry Gunnar Thomsen, f. 25. marts 1915.
- 6 Knud Erik Thomsen, f. 9. juni 1921.

D Rasmine Thomsen, f. 28. maj 1881, gift 19. oktober 1907 med købmand Peder Emil Abildgaard, Horsens, f. 2. januar 1860.

Børn:

- 1 Gerda Abildgaard, f. 29. maj 1908.

E Margrethe Thomsen, f. 19. marts 1883, død juni 1915, gift 9. september 1906 med øhandler J. Hyllested, Allingaabro, f. 24. januar 1880.

Børn:

- 1 Mary Nielsen Hyllested.
- 2 Anna Johanne Nielsen Hyllested.

1 Mary Nielsen Hyllested, f. 31. januar 1907, gift 7. juli 1935 med mekaniker Søren Kjær-Pedersen, f. 13. november 1899. — Bor i København.

Børn:

1a Lis Kjær-Pedersen, f. 8. juli 1938.

2 Anna Johanne Nielsen Hyllested, f. 26. september 1908, gift 1. maj 1938 med lagerforvalter Peter Baastrup, f. 11. april 1905. — Bor i Aarhus.

Ingen børn.

F Rasmus Peter Thomsen, f. 10. december 1884, gift 26. december 1921 med Jensy Petra Baastrup af Aarhus, f. 23. marts 1892. — Ingen børn.

G Mikael Thomsen, f. 21. maj 1886, gift 21. maj 1913 med Ane Charlotte Andersen af Gylling, f. 9. november 1888, død 16. december 1950.

Børn:

- 1 Jenny Thomsen.
- 2 Ejnar Emil Thomsen.
- 3 Gunnar Thomsen, f. 13. december 1921. Fabrikarbejder.
- 4 Oda Thomsen.
- 5 Anne Johanne Thomsen.
- 6 Niels Arne Thomsen, f. 17. juli 1931. Sømand.

- 1 Jenny Thomsen, f. 25. marts 1914, gift 28. oktober 1934 med husmand Aage Christensen, f. 27. april 1910 i Vissing, Galten. Bor Stilling mark.

Børn:

- 1a Poul Roland Christensen, f. 4. maj 1935 i Tvenstrup.
1b Niels Erik Christensen, f. 16. juni 1937 i Randlev.
1c Villy Torkild Christensen, f. 22. juli 1941 i Fensten.
1d Signe Charlotte Christensen, f. 8. april 1943 i Fensten.

- 2 Ejnar Emil Thomsen, f. 7. marts 1916, gift maj 1940 med Dagmar Randi, f. Jensen, f. 4. januar 1921 paa Bornholm. Husmand. Bor Robbedale, Bornholm.

Børn:

- 2a Kaj Flemming Thomsen, f. 8. april 1940.
2b Aase Laila Thomsen, f. 24. september 1942.
2c Else Charlotte Thomsen, f. 6. marts 1944.
2d Inger Yonne Thomsen, f. 1. august 1945.
2e Ruth Lilian Thomsen, f. 19. november 1946.
2f Finn Thomsen, f. 2. juli 1951.
2g Kurth Thomsen, f. 6. november 1953.

- 4 Oda Thomsen, f. 20. marts 1925, gift 15. september 1945 med postbud Holger Nielsen Kjøller, f. 22. marts 1919 i Vestermarie. Bor i Klemensker, Bornholm.

Børn:

- 4a Birthe Kjøller, f. 22. marts 1946 i Vestermarie.
4b Gert Kjøller, f. 31. august 1950 i Klemensker.

- 5 Anne Johanne Thomsen, f. 27. juli 1926, gift 31. marts 1950 med arbejdsmand Helge Mikkelsen, f. 23. februar 1923. Bor Øster Hygild, Ejstrupholm.

Børn:

- 5a Tommy Thomsen Mikkelsen, f. 21. april 1948.
5b Herdis Mikkelsen, f. 25. februar 1952.
5c Irma Mikkelsen, f. 19. januar 1954.

- H Ane Marie Dusine Thomsen, f. 12. december 1887, gift 29. oktober 1909 med Anders Nielsen, ejer af Børup Østergaard, f. 17. februar 1879, søn af Ole Nielsen og Ane Marie af Vestbirk.

Børn:

- 1 Lilly Nielsen, f. 5. juni 1910 i Vitved.
2 Ester Else Nielsen, f. 6. august 1911 i Vitved.
3 Hilmar Nielsen, f. 11. februar 1918 i Fregerslev.

- I Dagmar Thomsen, f. 25. september 1890, gift 29. oktober 1917 med sin afdøde søsters tidligere mand Jeppe Hyllested, f. 24. januar 1880, død 1. december 1946.

Børn:

- 1 Niels Anker Hyllested.
2 Gunnar Nielsen Hyllested, f. 6. juni 1924. Tapetserer. Bor i Gøteborg, Sverrig.

- 3 Anna Margrethe Nielsen Hyllested.
 4 Else Nielsen Hyllested, f. 12. december 1936. Kontorist, bor i Allingaabro.
- 1 Niels Anker Nielsen Hyllested, f. 30. januar 1920, gift 21. januar 1945 med Ellen Plougstrup Rasmussen af Tarm, f. 20. december 1920. Malermester i Thisted.
 Børn:
 1a Jeppe Hyllested, f. 17. april 1949.
 1b Karen Hyllested, f. 20 april 1954.
- 3 Anna Margrethe Nielsen Hyllested, f. 11. januar 1926, gift 14. april 1949 med disponent Ulrik Bach Nielsen, f. 10. juni 1921. Bor i Aarhus.
 Børn:
 3a Jens Bach Nielsen, f. 18. september 1952.
 3b Erik Bach Nielsen, f. 1. maj 1955.
- II Ane Marie Rasmussen, f. 29. februar 1852, død 22. april 1872, gift 18. juli 1871 med Niels Sørensen Gammelgaard, Foldbjerglund, Galten. (Se Melballe-slægten, Rasmussen-grenen fra Jexen kro, VIII).
 Børn:
 A Ane Marie Rasmine Kirstine Sørensen Gammelgaard, f. 25. februar 1872, gift 20. maj 1892 med Jens Hansen af Tokkerup ved Fakse, f. 9. december 1856, søn af gaardfæster Hans Jensen og hustru Birthe Birgithe Jensdatter.
 Købte gaarden »Strandlund« ved Løgten, som de i aarenes løb omforandrede, og oprettede badepensionat, der var stærkt besøgt. Efter at Aarhus højskoleforening havde anmodet dem om at overtage ledelsen af Aarhus højskolehjem, solgte de i 1913 »Strandlund« og var værtsfolk i højskolehjemmet til 1923.
 Børn:
 1 Holger Gammelgaard Hansen.
 2 Regner Hansen.
- 1 Holger Gammelgaard Hansen, f. i Strandlund 21. maj 1893, gift 30. november 1923 med Kirsten Lillemose, f. 22. november 1900, død 1. januar 1948 paa Hammel sygehus, datter af gmd. Jens Lillemose Nielsen og hustru Kirstine Andersen af Bjerager.
 Staldforpagter i Aarhus højskolehjem. Elev paa Skibelund efterskole 1908—09, Galten højskole 1911—12, Ladelund landbrugsskole 1920—21. Afstod staldforpagtningen 1. november 1928 og købte Oustrupgaard ved Røgen, som han havde, til han 1951 købte Enghavegaard i True ved Aarhus. Kirsten Lillemose var elev paa Vallekilde højskole 1923.
 Børn:
 1a Niels Gammelgaard Hansen.
 1b Svend Gammelgaard Hansen, f. 11. november 1928 i Aarhus, død 17. februar 1930.
 1c Birgit Gammelgaard Hansen.
 1d Jens Lillemose Hansen, f. 1. marts 1938 paa Outrupgaard. Elev paa Egaa efterskole 1952—53 og Ry højskole 1956—57. Landmand; har været fodermester paa Island. Foraaret 1959 med F.N. styrken til Gaza.

- 1a Niels Gammelgaard Hansen, f. 8. januar 1926, gift 28. december 1950 i Røgen kirke med Anna Jensen, f. 12. januar 1930, datter af statshusmand Niels Th. Jensen og hustru Rasmine Mariane, Røgen.

Elev paa Levring efterskole vinteren 1940—41, Rødding højskole vinteren 1945—46 og Ladelund landbrugsskole 1949—50. Købte i december 1950 »Elstrupgaard«, Taastrup mark pr. Harlev. — Anna Jensen var elev paa Egaa efterskole sommeren 1946 og Rønshoved højskole sommeren 1949.

Børn:

- 1a1 Holger Gammelgaard Hansen, f. 28. november 1951.
1a2 Aage Gammelgaard Hansen, f. 13. december 1952.
1a3 Knud Gammelgaard Hansen, f. 15. november 1953.
1a4 Jørgen Gammelgaard Hansen, f. 11. november 1956.
- 1c Birgit Gammelgaard Hansen, f. 18. februar 1931, gift I 3. maj 1952 med Ib Nissen, f. 8. august 1925 i Iowa, U.S.A., død af blodsygdom 12. juni 1954, søn af Nis Nissen og hustru Eva, f. Steenstrup. Gift II 23. juli 1955 med Søren Tolstrup Andersen, f. 20. april 1928 paa »Gramsgaarden«, Gjerlev sogn, søn af Sofus Andersen og hustru Inga, f. Tolstrup.

Birgit Gammelgaard Hansen var elev paa Egaa efterskole sommeren 1946, Grundtvigs højskole, Frederiksborg, sommeren 1950. Købte efter sin mands død »Stavnagergaard« ved Stevnstrup st. ved Randers, som hun overtog 20. marts 1955.

Ib Nissen var elev paa Grundtvigs højskole, Frederiksborg, vinteren 1943—44 og Tune landbrugsskole vinteren 1946—47.

Søren Tolstrup Andersen var elev paa Vivild ungdomsskole vinteren 1943—44, Malling landbrugsskole vinteren 1953—54.

Børn i I ægteskab:

- 1c1 Jens Ole Nissen, f. 11. februar 1953 paa Terslev mark pr. Skibby, Sjælland.

Børn i II ægteskab:

- 1c2 Kirsten Tolstrup Andersen, f. 15. februar 1956 paa »Stavnagergaard«, Stevnstrup st.

- 2 Regner Hansen, f. 19. februar 1896 i Strandlund, gift 14. maj 1927 med Ingrid Holm-Jørgensen, f. 10. november 1900, datter af førstelærer K. Jørgensen og hustru Klara Augusta Holm af Øster Tørslev.

Elev paa Skibelund efterskole 1910—11, Elbæk højskole 1913—14, Ryslinge højskole 1916—17, Askov højskole 1921—22, Høng landbrugsskole 1919—20. Købte i 1923 Rosengaarden i Toustrup, flyttede i 1945 til Engselholm pr. Randers.

Børn:

- 2a Jens Jørgen Hansen, f. 19. februar 1928.
2b Thyge Hansen.
2c Troels Bidstrup Hansen, f. 24. juli 1938.
2d Lille Søster, f. 17. maj 1941, død 25. maj 1941.
- 2b Thyge Hansen, f. 4. maj 1931, gift 24. april 1954 med Anne-Marie Holm, f. 2. oktober 1932, datter af forpagter Niels Holm

og hustru Helga Pedersen, Bevtofte, Sønderjylland. Ejer af Elkjærholm pr. Vivild.

Børn:

2b1 Helga Holm Hansen, f. 26. januar 1955.

BB Ane Margrethe Rasmusdatter, f. 1. december 1822, død 18. august 1902, gift I 8. oktober 1842 med enkemand gmd. Peder Sørensen i Adslev, f. 1802, død i Adslev 18. august 1868, søn af Søren Pedersen og hustru Gertrud Nielsdatter i Haarby; gift II 25. maj 1870 med Jens Rasmussen i Kolt, f. i Høver 7. juli 1822, død i Adslev 6. marts 1877, søn af gmd. Rasmus Rasmussen og hustru Ane Johanne Jensdatter i Høver.

Ingen børn:

Ane Margrethe har sat sig et smukt minde ved at stifte et legat til fordel for trængende i Adslev.

OVERGAARD-GRENEN

CC Peder Rasmussen Overgaard, f. 18. august 1823, død 12. maj 1873, gift 15. november 1850 med sin kusine Mariane Sørensen af Melballe, f. 23. september 1830, død 30. juli 1892.

Peder Overgaard overtog ved sit giftermål fødegaarden i Mjesing. I 1852 lod han opføre to nye anseelige staldbygninger og 1860 den store lade. Han var en dygtig landmand. I flere aar var han medlem af sogneraadet og var i det hele afholdt for sin venlighed og tjenstvillighed. Han blev kun 50 aar gammel og efterlod ved sin død enke og 8 børn i alderen 3½—21 aar.

Mariane O. beholdt gaarden i 6 aar. Hun var ualmindelig flittig og dygtig; de voksne børn blev holdt i lære og kom paa højskole. Efter gaardens salg fik hun aftægt og boede i mange aar i huset ved siden af. Da hendes ældste søns hustru døde 1879, tog bedstemoderen deres spæde barn Petrea med hjem og opdrog hende. Hun havde glæde af sine børn i det hele, men en af de største glæder var den, at hendes ældste søn blev afholdsmand. I sine sidste leveaar var hun meget svag og døde under et ophold hos sin yngste datter Karen Marie. JO.

Børn:

I Søren Rasmus Pedersen Overgaard.

II Ane Marie Pedersen Overgaard.

III Rasmus Pedersen Overgaard.

IV Peder Jensen Pedersen Overgaard.

V Ane Kathrine Pedersen Overgaard.

VI Johannes Pedersen Overgaard.

VII Jens Sørensen Pedersen Overgaard.

VIII Karen Marie Pedersen Overgaard.

I Søren Rasmus Pedersen Overgaard, f. 22. juni 1852, død 4. september 1919, gift I 1878 med Frederikke Hansen

af Vrold, f. 1856, død 21. december 1879, gift II 30. juli 1880 med Karen Marie Kirstine Hansine Frederikke Hansen af Taaning, f. 2. juni 1859, død 7. april 1927.

Efter at have udstaaet sin læretid, var han paa Testrup højskole og arbejdede derefter en tid i København. I 1882 etablerede han sig som tømrermester i Skanderborg, hvor han udførte mange betydelige arbejder saavel i byen som udenfor denne. Han var en virksom deltager i skyttebevægelsen. Medstifter af Good Templar Logen »De ti Brødre« i Aarhus og af Skanderborg Afholdsforening, af hvilken han var medlem fra dens stiftelse 1880 til sin død, en tid i bestyrelsen og tilsidst æresmedlem.

7. april 1927 døde Karen Marie Kirstine Frederikke Overgaard. Mor var aftenen forud til konfirmationsgilde hos et af børnebørnene og befandt sig vel hele aftenen og ingen anede, hvad der forestod. Ved ankomsten til sit hjem i Møllegade sank hun sammen, idet en hjerneblødning indtraadte. Hun sov stille hen om eftermiddagen uden at være kommet til bevidsthed.

Moder saavel som fader var i over 40 aar trofaste og virksomme medlemmer af N. I. O. G. T. F. O.

Børn i I ægteskab:

A Petrea Abelone Overgaard.

Børn i II ægteskab:

B Jens Frederik Pedersen Overgaard.

C Peter Rasmus Pedersen Overgaard.

D Simon Pedersen Overgaard.

E Mary Ane Kirstine Pedersen Overgaard.

F Louise Margrethe Augusta Pedersen Overgaard.

G Ragnhild Edith Sørine Pedersen Overgaard.

H Anna Marie Frandsine Pedersen Overgaard.

A Petrea Abelone Overgaard, f. 3. december 1879, død, gift 7. juni 1901 med gaardejer Marius Laursen Brandt i Herskind, f. 11. marts 1877, død

Børn:

1 Søren Ejner Laursen Brandt.

2 Peter Laursen Brandt, f. 1904, død 1906.

1 Søren Ejner Laursen Brandt, f. 4. februar 1902, gift 24. august 1926 med Karmine Jensen Busk af Haurum, f. 2. oktober 1902. — Bor i Hammel.

Børn:

1a Egon Brandt.

1b Dagny Petrea Brandt.

1a Egon Brandt, f. 24. august 1927, gift 27. februar 1953 med Anna Sørensen af Sall, f. 24. december 1924. Bestyrer paa »Vejsgaard« pr. Foerlev, Sjælland.

Børn:

1a1 Ingelise Brandt, f. 22. november 1954.

1a2 Paul Ejnar Brandt, f. 27. juni 1958.

1b Dagny Petrea Brandt, f. 30. august 1929, gift 2. marts 1947 med sadelmagemester Knud Brun Hougaard af Tirstrup, Østjylland, f. 26. juli 1923. — Forretning i Vejle.

Børn:

- 1b1 Liselotte Brandt Hougaard, f. 2. september 1947.
- 1b2 Anna Grethe Brandt Hougaard, f. 30. maj 1954.

B Jens Frederik Pedersen Overgaard, f. 29. juni 1881, død 11. december 1946, gift 4. maj 1906 med Anna Bolette Christensen af Hjørring, f. 22. marts 1882. Tømrermester i Skanderborg fra 1910.

Skanderborg Amts Avis skrev ved hans død:

En kendt og anset Skanderborg-haandværksmester, tømrermester Frederik Overgaard, er efter nogen tids sygdom afgaaet ved døden i sit hjem i morges, 65 aar gammel.

Overgaard, der var født her i byen som søn af den i sin tid ansete tømrermester Søren Overgaard, der i et lignende langt aaremaal drev forretning her i byen, tilhørte den her paa egnen meget udbredte Adslev-slægt, og han har altid drevet forretning i Skanderborg, de senere aar sammen med sønnen Hugo Overgaard.

Frederik Overgaard var af væsen i en ganske særlig grad vel afbalanceret, en gentleman i dette ords smukkeste betydning. Som haandværker var han en fremragende dygtighed, for hvem et arbejdes gode udførelse var Alfa og Omega. Intet under derfor, at han, som tiden gik, blev afholdt og anset af denne bys befolkning. Det var hans stiltfærdige væsen imod at trænge sig frem i offentlige anliggender, men der er dog i tidens løb ofte blevet kaldt paa ham til løsning af opgaver for den by, han elskede som faa. Det kan saaledes nævnes, at han gennem mange aar var medlem af Haandværkerforeningens bestyrelse, ligesom han ved flere lejligheder opstilledes som konservativ kandidat ved byraadsvalgene. Endvidere var han i bestyrelsen for gardenforeningen, hvis medlemmer han omfattede med den største interesse. — Budskabet om hans død vil ikke blot af hans standsfæller, men i vide kredse indenfor byens og egnens borgerskab blive modtaget med oprigtig sorg. Vi vil savne hans stoute og smukke skikkelse, men det gode eftermæle, han efterlader sig, vil af os alle blive bevaret i taknemmelig erindring. — sh.

Børn:

- 1 Ella Overgaard.
- 2 Hugo Overgaard.

1 Ella Overgaard, f. 20. oktober 1906, gift 17. maj 1928 med Edvard Axel Nielsen, f. 16. april 1903 i Mejlby, søn af bødker Fr. Nielsen og hustru, Anne af Mejlby pr. Aarhus.

Har forretning i Aarhus.

Børn:

- 1a Birgit Overgaard Nielsen.
- 1b Lissi Overgaard Nielsen.
- 1c Anna Lene Overgaard Nielsen, f. 19. marts 1945.

1a Birgit Overgaard Nielsen, f. 2. august 1928, gift 5. juli 1947 med urmager Arne Kristjansen af Randers, f. 7. december 1921. — Urmager i Kingston, Ont., Canada.

Børn:

- 1a1 Erik Kristjansen, f. 31. december 1947.
- 1a2 Annette Kristjansen, f. 10. december 1949.



Peter og Ellen Overgaard

- 1b Lissi Overgaard Nielsen, f. 7. februar 1930, gift 1. april 1953 med Leif Søegaard Obel, f. 31. maj 1929 i Vester Hjermitslev, søn af grosserer Fr. P. Obel og hustru, Odder. Forretningsfører i Horsens.

Børn:

- 1b1 Helle Obel, f. 10. juni 1955.
1b2 Inge Obel, f. 10. juni 1955.

- 2 Hugo Overgaard, f. 27. juli 1911, gift 30. december 1943 med Karin Cilja Irene Knudsen, f. 24. marts 1911 i København, datter af overbanemester H. J. Knudsen, Aarhus. Driver efter sin faders død forretningen videre.

Børn:

- 2a Jens Frederik Overgaard, f. 2. oktober 1944.
2b Karin Overgaard, f. 8. maj 1947.

- C Peter Rasmus Pedersen Overgaard, f. 10. marts 1883, død 20. september 1953, gift 25. maj 1906 med Ellen Nora Kirstine Gerda Ernstsen af Skanderborg, f. 9. august 1887, død 2. december 1948, datter af Kresten Ernstsen og hustru Gertrud.

Far havde i mange aar en god stilling som snedkermester paa A. Blom & søns Maskinfabrik, hvor han foruden det daglige arbejde ogsaa maatte med »Gamle Blom« ud at opkøbe træ »paa roden«, som jeg kan huske, de sagde; det kunne somme tider give en biltur, hvad der var meget misundelsesværdigt, da biler den gang ikke var hvermandseje, og ikke mange, der havde en privatchauffør som Blom; det, han ikke vidste om biler, var ikke værd at vide, og han var ikke uvillig til at fortælle, naar far og Blom var optaget af opmaaling, enten det nu var i skoven, eller det var nogle landevejstræer, der skulle købes. En gang, kan jeg huske, skulle vi op af en ret stejl bakke, og det var begyndt at blive mørkt; vognen nægtede at stige op og begyndte ligesom at køre baglæns i stedet for; vi passagerer skævede jo lidt til græftekant, men chaufføren fik i en fart vognen vendt med bag-

enden opad bakken, og saa skal jeg love for, at vi kom op i bakgear; hjulsporene saa ud, som et par slanger havde bugtet sig op ad bakken, men hjem kom vi.

I 1918 fik bedstefar far til at gaa i kompagniskab med sig, men allerede ca. et aar efter døde bedstefar. Onkel Simon og far drev saa forretningen videre i nogle aar, men skiltes saa, da tiderne var daarlige, og der knapt var arbejde nok til den ene. Far overtog forretningen og drev den til sin død. Den var da vokset til at blive en god og sund forretning. — Far hørte heldigvis til de mennesker, der havde et lyst sind, og han bevarede det til det sidste, endskønt han fik vel nok her i livet sin part af skuffelser, modgang og sygdom, men han maa have forstaaet kunsten at »slaa fra«, der er ingen tvivl om, at far døde som en tilfreds mand, men træt.

»Demokraten« skrev ved hans død:

Tømrermester Peter Overgaard, Skanderborg, er søndag aften afgaaet ved døden i en alder af 70 aar. Gennem det sidste aars tid tog sygdommen fat, og den ellers saa arbejdsomme haandværker maatte opgive sit arbejde. Overgaard havde gennem hele sit virke oparbejdet en solid tømrerforretning og var afholdt, fordi han altid leverede godt arbejde. Han overtog forretningen efter sin far, og selvom han optraadte som mester, glemte han aldrig forbindelsen med arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet. Han var saaledes tro mod sin fars idealer, der selv som mester var stærkt interesseret i at starte Tømrernes fagforening.

— Mor ramtes ret tidlig af sygdom, og vi børn kan faktisk ikke huske mor som helt rask, slet ikke mine yngste søskende, da mors sygdom tog til med aarene; men man finder vist sjældent nogen saa opofrende som mor var, om hun saa var aldrig saa daarlig, søgte hun at skjule det for os alle; der skulle meget til, før hun engang imellem maatte give op og blive i sengen. Jeg tror ikke, mor havde andet end venner, selv om hun havde sin maade at sige tingene paa; der manglede i hvert fald aldrig nogen, der ville have en »lille sludder« med mor.

De sidste aaringer var slemme ved mor, døden kom som en befrier for hende, og hun ytrede ofte ønsket om snart at maatte faa fred. G.

Børn:

- 1 Gunnar Richard Overgaard.
- 2 Debora Overgaard.
- 3 Erik Verner Overgaard.
- 4 Børge Villy Overgaard, f. 14. november 1919, død 27. oktober 1921.
- 5 Carlo Frederik Overgaard.
- 6 Gerda Elly Overgaard.

- 1 Gunnar Richard Overgaard, f. 18. august 1907, gift 27. oktober 1937 med Herdis Rosendal af Vrold, f. 2. juni 1914, datter af murermester Anders Peter Rosendal og hustru Ane, Vrold.

Rejste efter udstaaet læretid til Canada og oplevede en del og lidt af hvert; kom hjem i 1931 og fik 1. september ansættelse ved A/S Expanko i Aarhus, fra 1940 som overmontør.

Børn:

- 1a Børge Rosendal Overgaard, f. 1. juni 1942.
- 1b Ingerlise Rosendal Overgaard, f. 5. august 1945.
- 1c Erik Rosendal Overgaard, f. 2. oktober 1950.

- 2 Debora Overgaard, f. 30. maj 1909 i Skanderborg, gift 31. marts 1945 med tømrer Villy Harry Rasmussen, f. 16. april 1915 i Horsens. Tømrermester i Skanderborg



Tømrermester Simon Overgaard,
Skanderborg

Børn:

2a Jette Aase Overgaard Rasmussen, f. 5. august 1945.

3 Erik Verner Overgaard, f. 8. juni 1915, gift 5. januar 1947 med Karla Viola Andersen af Vejbyvej, f. 9. maj 1919 i Lem ved Skive, datter af gaardejer Karl Vilh. Andersen og hustru Marie, Vejbyvej. Landpostbud. — Købte efter faderens død ejendommen.

Børn:

3a Peter Overgaard, f. 11. maj 1956.

5 Carlo Frederik Overgaard, f. 12. april 1925, gift 28. august 1948 med Helen Hansen af Kolding, f. 30. december 1925. Datter af slagtermester Robert Hansen og hustru, Kolding. Tømrer i Skanderborg.

6 Gerda Elly Overgaard, f. 9. februar 1927, gift 24. november 1951 med guldsmed Erik Jürgensen, f. 30. oktober 1926 i Aarhus.

Børn:

6a Jeanet Jürgensen, f. 16. august 1954.

D Simon Pedersen Overgaard, f. 25 marts 1885, død 6. februar 1944, gift 10. december 1910 med Anne Johanne Daugaard Madsen af Alken, f. 11. september 1888.

Onkel var som sine to ældre brødre uddannet som tømrer hjemme hos bedstefader, hvilket var en garanti for, at han kunne sit haandværk, og han manglede derfor heller aldrig noget at bestille. Fra 1918 gik han i kompagni med sin bror Peter, og de drev i nogle aar bedstefars forretning, men paa grund af tidernes ugunst ophævedes kompagniskabet. Onkel arbejdede i mange aar paa Bloms maskinfabrik som snedker og var meget afholdt blandt sine kolleger og i det hele taget af alle, han kom i forbindelse med; han saa altid lyst paa tilværelsen, var altid klar med en lille »historie« — hvem af vi »unge« husker ikke de mange herlige familiesammenkomster til højtiderne og de forskellige »dage«, naar tanter og onklerne kom i det hjørne, at deres barndoms- og ungdomsoplevelser skulle friskes op! Saa kom onkel Simon ind som en flot nummer eet; det, han ikke vidste at fortælle om aander og spøgelser, som den gamle møllebygger havde været i kast med, det var ikke værd at vide, men jeg er heller ikke helt sikker paa, at spøgelserne ville kunne kende deres egne oplevelser. — De sidste aar var helbredet ikke saa godt, hjertet var slidt op, men trods dette fulgte han spændt sin hobby, fodboldspillet, og dette var da ogsaa hans sidste oplevelse. Søndag den 6. februar havde onkel været til en fodboldkamp i Aarhus, og paa vej til banegaarden sank han stille om og var død.

Børn:

- 1 Peter Overgaard.
- 2 Ejgild Søren Overgaard, f. 20. november 1912, død 16. juni 1913.
- 3 Ejvind Overgaard.
- 4 Grethe Overgaard.
- 5 Villy Overgaard.

- 1 Peter Overgaard, f. 2. januar 1911, gift 20. februar 1937. med Karen Viola Leth Andersen af Nørre Vissing, f. 10. januar 1913.

Børn:

- 1a Villy Overgaard, f. 1. januar 1939.
- 1b Jens Simon Overgaard, f. 25. marts 1946.



Mary Ulstrup, f. Overgaard

- 3 Ejvind Overgaard, f. 15. maj 1914, gift november 1942 med Kate Grim af Hamburg, f. 25. september 1906.

Børn:

- 3a Elga Kirsten Overgaard, f. 11. juni 1944.

- 4 Grethe Overgaard, f. 21. december 1921, gift med gaardejer Niels Aage Petersen, f. 8. april 1923, søn af gaardejer Fr. Petersen og hustru, Ejer.

Børn:

- 4a Birthe Hanne Petersen, f. 24. februar 1943.
- 4b Liselotte Petersen, f. 31. august 1951.

- 5 Villy Overgaard, f. 11. august 1923, gift 5. oktober 1947 med Ella Nielsen, f. 2. maj 1928, datter af Sigurd Nielsen og hustru, Skanderborg.

Børn:

- 5a Lilian Overgaard, f. 21. maj 1949.
- 5b Susan Overgaard, f. 8. juni 1958.

- E Mary Ane Kirstine Pedersen Overgaard, f. 17. juni 1887, død 3. februar 1953, gift 6. december 1912 med snedkermester Henry Johan Ulstrup i Skanderborg, f. 24. august 1884.

Børn:

- 1 Liddi Frederikke Ulstrup, f. 15. februar 1913, gift 10. juli 1939 med ingeniør Camillo Thiim, f. 3. juli 1905. Bor i Charlottenlund.

Børn:

- 1a Søren Thiim, f. 25. februar 1942.
- 1b Marianne Thiim, f. 17. december 1946.



Maler Jens Julius Hansen, København

F Louise Margrethe Augusta Pedersen Overgaard, f. 28. august 1889, gift 19. december 1917 med maler Jens Julius Hansen af København, f. 24. december 1880, død 16. juni 1945.

Børn:

- 1 Søren Finn Overgaard Hansen.
- 2 Kitti Alich Overgaard Hansen.

1 Søren Finn Overgaard Hansen, f. 12. juli 1918, gift med Inger

Gudrun Balling Petersen af København, f. 7. august 1918. Forvalter hos Ewers & Co., København.

Børn:

- 1a Birgit Balling Overgaard Hansen, f. 26. september 1954.
- 1b Karin Balling Overgaard Hansen, f. 15. december 1957.

2 Kitti Alich Overgaard Hansen, f. 3. oktober 1919, gift 1. oktober 1944 med Svend Eduard Carl Petersen, f. 6. august 1918.

Børn:

- 2a Jørgen Overgaard Petersen, f. 22. februar 1945.
- 2b Henning Overgaard Petersen, f. 20. juni 1946.
- 2c Niels Overgaard Petersen, f. 12. maj 1953.

G Ragnhild Edith Sørine Pedersen Overgaard, f. 28. juni 1892, gift 26. maj 1917 med postbud, tobakshandler Frederik Stenstrup Jensen af Skanderborg, f. 21. maj 1889.

Børn:

- 1 Kaja Lise Stenstrup Jensen.
- 2 Anna Margrethe Stenstrup Jensen.

1 Kaja Lise Stenstrup Jensen, f. 17. maj 1919, gift 18. maj 1952 med styrmand Knud Tage Holm, f. 29. juli 1917.

Børn:

- 1a Peter Stenstrup Holm, f. 16. juli 1953.

2 Anna Margrethe Stenstrup Jensen, f. 27. september 1924, gift 12. december 1948 med muremester Wictor Emanuel Mathiesen, f. 15. september 1922. Muremester i Skanderborg.

Børn:

- 2a Hanne Dorte Mathiesen, f. 20. juni 1949.

H Ane Marie Frandsine Pedersen Overgaard, f. 11. juli 1896, død 6. april 1956, gift 21. januar 1917 med malermester Hjalmar Oscar Randa, f. 23. april 1889.

Marie lærte forretningslivet at kende i sin fødeby Skanderborg. Allerede som 21 aarig forlod hun dog byen og flyttede sammen med sin mand til København, hvor hun boede indtil sin død i 1956.

Marie var en slider alle sine dage, selv om hun i de senere aar blev hæmmet af sygdom. Hun var elsket af mange og havde venner langt ud over familiens kreds. Under 2. verdenskrig ydede hun sit beskedne bidrag til modstandskampen, saadan som forholdene tillod hende det, med at hjælpe modstandsfolk og medvirke ved udsendelse af illegale skrifter.

I de senere aar holdt Marie meget af at komme sammen med sine bekendte i Skanderborg hjemstavnsforening, hvor hun havde været bestyrelsesmedlem.

Børn:

- 1 Charly Egon Randa.
- 2 Inge Vibeke Randa.

1 Charly Egon Randa, f. 1. juni 1919, gift 6. juni 1946 med Edith Henriksen, f. 4. maj 1921 i Føvling. Statsautoriseret revisor i København.

Børn:

1a Kirsten Randa, f. 22. november 1952.

2 Inge Vibeke Randa, f. 16. april 1923, gift 8. april 1955 med Niels Erik Knudsen, f. 27. august 1926 i Vrejlev sogn.

Børn:

2a Merete Marie Randa Knudsen, f. 27. september 1955.

II Ane Marie Pedersen Overgaard, f. 5. november 1853, død i Aarhus 11. juni 1925. Ugift.

I 36 aar var hun husbestyrerinde hos Rasmus Pedersen i Hemstok. Hun var en god og kærlig søster, og efter moderens død blev hun næsten som en moder for sine mange søskende. — Da hendes søster Ane Kathrine døde, fik hun hendes søn Anton med hjem og blev ham siden en god og kærlig plejemoder. Hun var den, der vidste bedst rede paa vort store slægtskab.
JO.

III Rasmus Pedersen Overgaard, f. 29. december 1855, død 12. februar 1908, gift 12. december 1883 med Ane Kirstine Jensen af Forlev, f. 29. august 1855, død 29. oktober 1920.

Ingen børn.

Elev paa Ask højskole. Købmand i Aarhus fra 1881 til sin død. Drev en betydelig købmandshandel i Mejlgade og en gros forretning med frø og oste. I flere aar medlem af ligningskommissionen og bestyrelsesmedlem af flere foreninger.
JO.

IV Peder Jensen Pedersen Overgaard, f. 30. juli 1858, død 5. maj 1935, gift 24. november 1896 med Mette Mathiasen af Svejstrup, f. 30. august 1855, død 23. juli 1927. Ingen børn.

I slægtsaarbogen fra 1935 skrev Frederik Overgaard:

Onkel Per Jensen, som vi alle kaldte ham, var den fjerde i flokken fra hjemmet i Mjesing.

Efter et ophold paa Ask højskole købte onkel i 1882 eller 1883 en gaard paa Herskind mark og drev den til 1892, da han solgte den til sin svoger, Søren Hansen, hvis enke driver den endnu sammen med en søn.

Efter at onkel havde solgt gaarden, var han i 4 aar hos Rasmus Pedersen i Hønstok. Han giftede sig da med Mette Mathisen af Svejstrup, og onkel købte da paany ejendom paa Herskind mark.

Det var Herskind og egnen, han holdt af; der havde han sit hjem, en stor familiekreds og mange venner. Foruden at passe sin bedrift elskede onkel at slaa en handel af, og han fulgte regelmæssigt hestemarkederne paa egnen, og vi børn var altid glade, naar onkel besøgte os i Skanderborg paa sine markedsrejser.

Vi børn opfattede ham altid som den livlige og kære, gamle onkel med det lune blink i øjet og et muntert svar paa læben.

En regel for os i Skanderborg var det, mens far og mor levede, at hele flokken en sommersondag drog pr. hestevogn paa familiebesøg i Herskind. Det var vel nok en dag med »fuld forplejning«. Køreturen dertil varede gerne ca. 4 a 5 timer, saa vi mødte alle med en god appetit, men naar vi havde været turen rundt, 4 steder, saa havde vi faaet saa meget styrkende, at vi ingen madpakke behøvede til hjemturen til Skanderborg.

Disse Herskindture til alle disse elskelige mennesker staar som nogle af vor bedste erindringer fra barndomstiden.

— Ja, nu er du borte, onkel, og vi ser ikke mere dit kære ansigt, men vi bevarer alle mindet om dig som den kære gamle, gode og hyggelige onkel, der elskede alle indenfor familiekredsen med et varmt hjerte.

- V Ane Kathrine Pedersen Overgaard, f. 13 marts 1861, død 1902, gift 1891 med landmand Jens Nielsen af Brund, f. 6. december 1855, død 4. november 1917.

Havde en ejendom paa Skivholme mark. Han var kasserer i sygekassen.

Børn:

- A Søren Niels Peter Nielsen.
- B Martinus Nelsen.
- C Niels Peter Nielsen.
- D Anton Nielsen.

- A Søren Niels Peter Nielsen, f. 11. september 1893, gift 15. april 1919 med Ida Kathrine Nielsen af Ans, f. 21. november 1891. — Tømrer i Aarhus.

- B Martinus Nielsen, f. 31. august 1897, gift 17. december 1920 med Frida Kirstine Haugaard, f. 18. november 1898 i Sjelle, datter af Frederik Haugaard og hustru Nicoline, True Vandmølle. — Købte i 1922 en landejendom paa Skivholme præstemark.

Børn:

- 1 Frederik Haugaard Nielsen.
- 2 Anna Kathrine Nielsen.
- 3 Juul Nielsen, f. 10. oktober 1932. — Landmand.

- 1 Frederik Haugaard Nielsen, f. 23. december 1922, gift 13. maj 1950 med Rigmor Andersen, f. 11. januar 1930 i Ormslev. — Har en landejendom i Jexen.

Børn:

- 1a Hanne Haugaard Nielsen, f. 25. oktober 1951.
- 1b Peder Haugaard Nielsen, f. 21. juni 1954.

- 2 Anna Kathrine Nielsen, f. 30. november 1928, gift 23. juli 1949 med Bengt Karlsson, f. 27. juni 1925 i Hvilsted. — Exam. beslagsmed. — Rejsemontør ved Dalsø flaskegas, Brabrand. Bor i Viby.

Børn:

2a Torsten Karlsson, f. 14. januar 1952.

2b Asbjørn Karlsson, f. 1. marts 1954.

- C Niels Peter Nielsen, f. 5. maj 1895, gift 12. november 1920 med Johanne Andrea Nielsen, f. 24. oktober 1895 i Hugdrup. — Savskærer paa Fuglsang savværk. Mistede 4 fingre paa højre haand i rundsav i 1935, men arbejder stadig som savskærer.

Børn:

1 Jens Nielsen.

2 Gudrun Jensine Kathrine Nielsen.

3 Henning Overgaard Nielsen.

4 Ketty Overgaard Nielsen.

- 1 Jens Nielsen, f. 1. februar 1921, gift 10. juli 1952 med Ellen Jensen, f. i Østermarie, Bornholm.

Savskærer ved Give savværk.

Børn:

1a Niels Nielsen, f. 18. februar 1953.

- 2 Gudrun Jensine Kathrine Nielsen, f. 3. juli 1925, gift 29. juni 1947 med Erik Mondrup Christensen, f. 20. juli 1923 i Torsø. — Rutebilchauffør ved D.S.B. i Aarhus.

Børn:

2a Mona Mondrup Christensen, f. 18. januar 1953.

- 3 Henning Overgaard Nielsen, f. 14. maj 1932. Udlært som tømrer, kom alvorligt til skade ved en motorulykke 1955, idet højre arm blev lammet. Oplæres i København som maler. Ugift.

- 4 Ketty Overgaard Nielsen, f. 23. juli 1937, gift 27. oktober 1956 med Frank Brogaard, f. 10. december 1934 i Ulfborg.

- D Anton Nielsen, f. 1. oktober 1900, gift 16. juli 1924 med Alma Marie Jakobsen af Svejstrup, f. 25. juni 1902. — Har en ejendom i Skjoldlev.

Børn:

1 Anna Marie Overgaard Nielsen.

2 Herdis Sofie Overgaard Nielsen.

3 Tove Kathrine Overgaard Nielsen, f. 20. februar 1937. Sygeplejeelev paa Køge sygehus.

4 Asta Overgaard Nielsen, f. 2. juli 1943 — Husassistent. — Elev paa Ask efterskole 1959.

- 1 Anna Marie Overgaard Nielsen, f. 18. juli 1925, gift 27. februar 1954 med forpagter Aage Rasmussen, f. 4. maj 1956, søn af Møller Rasmussen, Holme. — Forpagter af Holme Østergaard.

- 2 Herdis Sofie Overgaard Nielsen, f. 13. april 1930, gift 28. maj 1952 med boelsmand Søren Frede Jønsson af Herskind, f. 21. september 1929, søn af Hakon Jønsson, Herskind.

Børn:

- 2a Flemming Anton Overgaard Jønsson, f. 31. december 1952.
2b John Georg Overgaard Jønsson, f. 15. november 1958.

- VI Johannes Pedersen Overgaard, f. 16. juli 1863, død 26. februar 1947, gift 2. maj 1902 med Signe Jonassen af Bording, f. 1865, død.

Lærte mølleriet, men rejste i 1884 til Amerika, hvor han i flere aar arbejdede ved landbruget. Efter at have rejst meget omkring købte han en farm i Nord Dakota. Da han var blevet gift, solgte han denne og rejste til Californien, hvor han købte en frugtfarm og avlede vindruer, der tørredes til rosiner. JO.

Børn:

- A Marie Overgaard, f. 25. januar 1903.
B Exza Evelius Overgaard, f. 1907.

- VII Jens Sørensen Pedersen Overgaard, f. 2. maj 1867, død 2. juli 1933, gift 31. august 1894 med Marie Birgitte Knudsen af Mjesing, f. 26. februar 1869, død.

Herreekviperingshandler i Skanderborg. Bestyrer af Holmbom & Thomsens forretning i Skanderborg 1889, overtog den for egen regning i 1893 og oparbejdede den til at være en af Jyllands største herreekviperingsforretninger. Har været medlem af ligningskommissionen og byraadet, samt flere foreningsbestyrelser.

Ved hans død skrev Aarhus Amtstidende bl. a.:

Købmand Jens Overgaard og hustru havde ved 7½ tiden søndag morgen forladt deres hjem paa Adelgade for at gaa til banegaarden. De ville deltage i en udflugt, som Statsbanerne havde arrangeret til St. Estrup og Grenaa. Overgaard følte sig noget utilpas paa vejen til stationen og hvilede sig lidt i ventesalen, inden han steg ind i toget. Da han var kommet ind i kupéen, blev han pludselig grebet af et ildebefindende og segnede om. Døden var indtraadt ved et hjerteslag.

Jens Overgaard, der blev 66 aar, var en af byens gode borgere, dygtig, flink og tjenstvillig som faa, og budskabet om hans død gjorde et stærkt indtryk, da det spredtes over byen. J. O. interesserede sig stærkt for det offentlige livs anliggender, og tog gennem mange aar stærkt del i byens forretningsliv. Han stiftede i sin tid sammen med den kendte læge Hindhede afholdsselskabet »Det blaa baand«, og var medlem af bestyrelsen for Handels- og Landbrugsbanken i Skanderborg siden bankens oprettelse. — Personlig var han en elskværdig og hjælpsom mand, retlinet og usnobbet i al sin færd.

Skanderborg Amtsavis skrev ved hans død:

Der kunne maaske være noget gammeldags ved Jens Overgaard, men det var altsammen af det gode. Egenskaber som flid, nøjsomhed og en ubestikkelig hæderlighed var for ham blevet en selvfølgelig del af tilværelsen, og derfor vil byen ogsaa ved hans død begræde tabet af en god og brav borger, hvis bortgang efterlader et smerteligt savn.

Ved Jens Overgaards baare udtalte pastor Blinkenberg, Skanderborg, bl. a.:

Uden at lade os lokke over strengen af, hvad man har kaldt afskedslyrik, kan og vil vi over Jens Overgaards kiste sige, at det er en af vor bys braveste borgere, vi i dag steder til jorde.

Og vi er mange, der i samme aandedræt maa have tilføjet, at det er en af vore gode — ja, en af vore bedste venner i denne stad, vi følger til hans sidste hvilested her paa jord.

Men skønt dette jo nok siger en del om Overgaards forhold i almindelighed til de mennesker, ivet bragte ham i forbindelse med, det samfund, hvor han fik sin plads og sin gerning, giver det jo ikke nogen særlig og bestemt karakteristik af personen Jens Overgaard.

Hans personlige særpræg og ejendommelighed lærte man jo forøvrigt ikke at kende gennem udadvendte, offentlige gestus; den oplod sig kun lidt efter lidt gennem fortrolighed og oftest ved smaa stille bemærkninger.

Men spørger vi efter, hvordan han blev den brave borger, der vandt — snart sagt — alles agtelse, da bliver svaret, at det først var som den dygtige og redelige forretningsmand, der paa en god maade fyldte sin plads i denne sin gerning. — Han var dygtig, men han var ogsaa en ærlig mand, der vandt kundernes tillid som den solide købmand.

Og dermed var det, han i aarenes løb lagde det holdbare grundlag under den position, han vandt sig, og under sin og sin families økonomiske eksistens.

Men hans interesse lod sig ikke begrænse af forretningens snævre verden. Alle byens anliggender optog ham. Og det var ham en synlig glæde at fortælle om den fremgang og udvikling i Skanderborg by, der var sket i hans tid.

Han var ikke kritikakler, der blot stod med gold og ubegrundet mistænksomhed overfor alt nyt, der kom frem; med en sund kritisk sans var han tværtimod rede til at gøre sin indsats i, hvad han mente, ville tjene byen til gavn.

Han elskede denne by. Og skønt han jo gennem mange, mange aar havde vænnet sig til byens og egnens ejendommelige skønhed, bevarede han et aabent blik derfor lige til det sidste. — Det fik mange af os et stærkt indtryk af, naar »en tur ned i haven« altid sluttede med, at Overgaard nede ved søens bred sendte et — ligesom kærtegnende — blik horisonten rundt.

Ja, alt godt og skønt havde han en varm og levende interesse for. Han svigtede ikke sin ungdoms idealer. Som eksempel nævner jeg hans trofasthed mod afholdssagen ogsaa i de senere aar, da denne bevægelse er kommet ud for noget stærkere modvind.

Og han troede paa idealernes ret og magt, selv i en saa tør og nøgtern beregnende tid som vor. Trods sine 66 aar ejede han noget ungdomsfriskt i hele sit livssyn og sin tænkemaade.

Og han var manden med det gode og medfølende hjerte. Jeg er forvisset om, at der her i forsamlingen er mange, der kunne staa frem med vidnesbyrd paa vidnesbyrd om, at Overgaard havde aabent sind og haand overfor mennesker i nød og trang. Dog — dette hører i enkelthederne ganske privatlivet til og skal ikke heller lægges blot og trævles op ved denne lejlighed.

Men skal vi trække op nogle af hovedlinierne i Jens Overgaards menneskelige personlighed, maa vi ogsaa have dette med, at han havde sin glæde i at glæde andre, baade ved at afbøde det trange og fremhjælpe det lyse og lykkelige i menneskers liv.

Og det er der ingen, der ved bedre besked om end I, der i egentlig forstand udgjorde hans snævrreste familiekreds og det hjem, der var hans gennem de mange lykkelige aar.

For Overgaard var — trods nogen — en hjemmets mand. Der er i saa henseende næsten noget symbolsk ved den underlige, snørklede, men direkte vej, der førte fra hans forretningskontor op til hjemmets hyggelige stuer. Det var heller ikke her de store gestus og de stærke ord, der vidnede for os om hans store kærlighed til sit hjem og dets kreds af kære, men det var den stille, stærke forbindelse, der var mellem alt i hans liv og saa dette hans hjem og nærmeste slægtninge.

Hans vennesind rakte dog langt videre ud. Det er en stor kreds af gamle venner, der nu ved hans kiste siger ham en inderlig tak for mange aars aldrig svigtende venskab. Men ogsaa forholdsvis nyankomne kunne han lukke ind i sin vennekreds. Min familie og jeg ville ogsaa gerne blande vor tak med de mange andres, fordi Jens Overgaard ikke blot kom os venligt i møde, men gjorde os til sine venner i ordenes virkelige og velsignede betydning.

Og saa er nok endda det rigeste drag i mindebilledet af ham den barnlige, enfoldige tro, som denne store, kloge mand havde bevaret gennem livet hervede — den barnetro, han havde lært som lille, og som kirkeklokken dengang og siden efter havde ringet dybere og dybere ind i hans sind. Han troede paa Gud som sin Fær og Frelser og Helliggører, troede heltud paa sin daabs pagt og naade.

Børn:

A Jean Knudsen Overgaard, f. 27. august 1895.

B Tage Knudsen Overgaard, f. 3. maj 1902, død.

VIII Karen Marie Pedersen Overgaard f. 6. november 1869, død 29. september 1945, gift 27. maj 1892 med gaardejer Søren Hansen, Herskind mark, f. i Skellerup 1. september 1861, død 24. februar 1931.

Karen Marie var en sjælden god og kærlig moder og bedstemoder, tillige meget afholdt af venner og bekendte for sin hjælpsomhed og godhed. Da Karen Marie i 1939 fyldte 70 aar i november, og sønnen Peter skulle giftes i december, havde hun haabet, at se sin søn Hans fra Canada komme hjem, men desværre kom krigen, og forhaabningerne brast, men heldigvis hørte hun fra ham gennem Røde Kors, men naaede jo desværre ikke at se sin søn, før hun døde.

Karen Marie havde den glæde at opleve 5. maj 1945, og da der den 10. maj var barnedaab i hjemmet (Jørgen) ønskede hun at blive fotograferet sammen med alle sine børnebørn, 20 ialt, senere er der jo kommet flere til.

Det første og det femogtyvende barnebarn efter Karen Marie er begge opkaldt efter hende.

I vinteren 1952—53 havde alle søskende den glæde at se deres broder Hans komme hjem paa ferie efter at have været væk i 32 aar. Det kneb jo en del med sproget de første dage, da Hans saa godt som ikke havde talt dansk i de mange aar, men glæden over gensynet var ikke mindre af den grund. Han maa have haft en meget stor kuffert, for juleaften var alle ni søskende med ægtefæller og børn samlet i den gamle fødegaard, og Hans havde en gave med til hver eneste een. Sidst paa vinteren rejste han igen hjem paa farmen med mange ønsker om et snarligt gensyn.



Karen Marie Hansen, f. Overgaard

Børn:

- A Mariane Hansen, f. 11. aug. 1893. Elev paa Hadsten højskole 1914.
- B Petra Marie Hansen.
- C Marie Hansen.
- D Hans Peter Hansen.
- E Peter Hansen.
- F Mette Hansen.
- G Rasmus Overgaard Hansen.
- H Johannes Overgaard Hansen.
- I Anna Margrethe Hansen.

- B Petra Marie Hansen, f. 23. april 1899, gift 27. maj 1932 med boelsmand Søren Andreas Rasmussen, f. 5. september 1895, søn af Niels Rasmussen og hustru Hansine Rasmussen af Holme. — Har en ejendom paa Skjoldlev mark. — Petra Marie Hansen var elev paa Ollerup højskole 1923.

Børn:

- 1 Anna Rasmussen.
 - 2 Aage Rasmussen, f. 10. februar 1934. — Elev paa Egaa efterskole 1949—50.
 - 3 Niels Rasmussen, f. 17. december 1935. — Elev paa Efterskole 1951—52.
- 1 Anna Rasmussen, f. 23. februar 1933, elev paa Egaa efterskole 1948 og Vallekilde højskole 1953, gift den 5. maj 1955 i Lading kirke med landmand Søren Lindholt Kristensen, f. 21. juli 1917 i Mosbjerg.

Børn:

- 1a Inger Kristensen, f. 21. november 1955 i Haarby.
- 1b Else Kristensen, f. 29. februar 1956 i Haarby.
- 1c Arne Lindholt Kristensen, f. 8. oktober 1958.

- C Marie Hansine Hansen, f. 23. april 1901, gift 8. april 1927 med statshusmand Jens Jensen Bøgeskov, f. 11. oktober 1898, søn af statshusmand Niels Bøgeskov og hustru Ane Kjerstine, f. Nielsen, Herskind mark. — Har en statsejendom i Sjelle pr. Skovby.

Børn:

- 1 Christian Bøgeskov.
 - 2 Søren Bøgeskov. — (C. og S. tvillinger).
 - 3 Aage Bøgeskov, f. 14. februar 1938.
- 1 Christian Bøgeskov, f. 20. marts 1929, gift 8. november 1952 med Tove Grume Pedersen, f. 29. april 1928.
- Børn:
- 1a Jens-Jørn Bøgeskov, f. 2. oktober 1953.
 - 1b Svend Erik Bøgeskov, f. 27. september 1955.
- 2 Søren Bøgeskov, f. 20. marts 1929, gift 1. september 1951 med Ira Marie Jensen Due, f. 1. maj 1931.

Børn:

- 2a Jonna Bøgeskov, f. 13. maj 1952.
- 2b Kirsten Bøgeskov, f. 12. juni 1955.

D Hans Peter Hansen, f. 24. maj 1903, gift 16. februar 1957 med Gertrude Constance Cork, f. 10. juli 1910 i Chamberlain, Sask., datter af Harry Cork og hustru.

Rejste i 1923 til Canada, hvor han arbejdede ca. 17 aar som landarbejder, forpagtede i en del aar en farm i Findlater, Sask., men købte saa senere selv en farm paa 480 acres i Montario, Sask., hvor han stadig bor.

E Peter Hansen, f. 24. januar 1905, gift 11. december 1939 med Marie Nielsen af Herskind, f. 26. december 1919.

Elev paa Antvorskov højskole 1925—26. Ved sit giftermaal overtog Peter Hansen sin fødegaard paa Herskind mark, men hans mor, Karen Marie, blev boende der til sin død den 29. september 1945.

Børn:

- 1 Søren Hansen, f. 12. februar 1941.
- 2 Mette Hansen, f. 21. maj 1942.
- 3 Hans Peter Hansen, f. 5. september 1943.
- 4 Jørgen Hansen, f. 22. marts 1945.
- 5 Henry Hansen, f. 21. september 1947.

F Mette Hansen, f. 21. december 1906, gift 3. august 1926 med boelsmand Niels Viggø Sørensen, f. 13. november 1900, søn af Niels Sørensen og hustru Jensine Sørensen, Halling.

Havde i mange aar en ejendom paa Lading mark, som han solgte og købte en ejendom paa Gjern østre mark, hvor de nu bor. — De 5 ældste børn blev født i Lading.

Børn:

- 1 Karen Marie Sørensen. (1. barnebarn efter K. M.).
- 2 Gerda Jensine Sørensen, f. 28. december 1930.
- 3 Elly Elisabeth Sørensen.
- 4 Birgit Johanne Sørensen, f. 11. november 1944.
- 5 Lis Marie Sørensen, f. 8. juli 1946.
- 6 Ingrid Margrethe Sørensen, f. 22. februar 1948, Gjern mark.

1 Karen Marie Sørensen, f. 6. marts 1928, gift 26. juni 1947 med arbejdsmand Knud Jensen, f. 19. februar 1926. — Bor i Bjødstrup. Har i flere aar været ansat paa godset Møldrup.

Børn:

- 1a Bitten Jensen, f. 14. november 1947.
- 1b John Jensen, f. 28. februar 1949.
- 1c Anna Margrethe Jensen, f. 15. juli 1950.
- 1d Hanna Jensen, f. 5. april 1952.
- 1e Ivan Jensen, f. 29. april 1956.

3 Elly Elisabeth Sørensen, f. 17. februar 1934, gift 24. juni 1956 med maskinsmed Verner Stegger Jensen, f. 18. april 1932.

Børn:

- 3a Kirsten Stegger Jensen, f. 21. november 1956.
- 3b Alice Stegger Jensen, f. 9. februar 1959.

G Rasmus Overgaard Hansen, f. 12. juni 1908, gift 23. maj 1937 med Ester Nielsen, f. 22. november 1917, datter af afdøde boelsmand Kresten Nielsen og hustru, Mette.

Overtog i 1937 en statsejendom i Kvottrup og har siden været bosat der.

Børn:

- 1 Inger Overgaard Hansen, f. 12. februar 1938.
- 2 Metha Overgaard Hansen, f. 12. juli 1939.
- 3 Annelise Overgaard Hansen, f. 26. april 1943.
- 4 Karen Marie Overgaard Hansen, f. 7. oktober 1953.
(25. barnebarn efter K. M.)
- 5 Anette Overgaard Hansen, f. 28. juni 1958.

H Johannes Overgaard Hansen, f. 6. juli 1910 i Herskind. Købte 1. april 1946 en ejendom paa Voldby mark pr. Hammel.

I Anna Margrethe Hansen, f. 27. februar 1913, gift 10. marts 1935 med boelsmand Hans Poulsen, f. i Aarhus 1. november 1909. — Har en ejendom ved Marcusminde, Mundelstrup.

Børn:

- 1 Hardy Overgaard Poulsen, f. 10. februar 1938.
- 2 Ejvind Overgaard Poulsen, f. 1. april 1940.
- 3 Svend Overgaard Poulsen, f. 20. november 1944.
- 4 Tage Overgaard Poulsen, f. 26. maj 1950.

DD Christen Rasmussen Overgaard, f. 13. november 1825, død i Borum 8. december 1903, gift 27. september 1859 med enke efter gmd. Jens Sørensen Iversen, Maren Rasmusdatter af Borum, f. 1821, død 5. november 1885.

Invalid fra Trearskrigen, idet han blev saaret i den ene skulder i slaget ved Isted 1850. Gaardejer i Borum. Foruden sit gaardbrug drev han en betydelig kreaturhandel. Sogneraadsmlem en tid. JO.

DANIELSEN-GRENEN FRA ELMOSE

EE Daniel Rasmussen Overgaard, f. 27. december 1830, død 24. november 1901, gift med Ane Elisebeth Sørens datter af Dyngby, f. 2. marts 1823, død 4. marts 1894. Gaardejer i Ellose, Malling sogn, 1860—86.

Børn:

- I Erik Danielsen.
- II Ane Marie Danielsen, f. 1863, død ugift 1889.
- III Rasmus Danielsen.
- IV Søren Danielsen.



Gaarden i Elmose

- I Erik Danielsen, f. i Elmose 14. august 1861, død 22. marts 1937, gift med Birthe Marie Pedersen af Ajstrup, f. 25. august 1858, død 13. december 1928. — Overtog fødegaarden i Elmose 1886.



Birthe Marie Danielsen, f. Pedersen



Gaardejer Erik Danielsen, Elmose

Børn:

- A Jensine Elisabeth Danielsen.
- B Danius Peter Danielsen.
- C Elisa Margrethe Danielsen.

- A Jensine Elisabeth Danielsen f. 24. oktober 1887, død 26. december 1950, gift m. Peter Emdal af Snovdrup, f. 19. jan. 1883. Grdr. i Snovdrup.



Peter Emdal og hustru Jensine Elisabeth, f. Danielsen

Børn:

- 1 Rasmus Peter Emdal.
- 2 Erik Arne Emdal.
- 3 Mary Emdal.
- 4 Finn Vagn Emdal.

- 1 Rasmus Peter Emdal, f. 20. marts 1918, gift med Bente Pedersen fra Laage, f. 16. maj 1923. Forpagter af Laage Hovedgaard.

Børn:

- 1a Per Cilius Emdal, f. 24. marts 1947.
- 1b Anna Elisabeth Emdal, f. 4. juli 1950.

- 2 Erik Arne Emdal, f. 31. december 1919, gift med Anna Rigmor Loft fra Fløjstrup, f. 10. marts 1923. Fodermester i Fløjstrup.

Børn:

- 2a Per Bent Emdal, f. 19. juni 1941.
- 2b Else Inge Emdal, f. 9. november 1942.
- 2c Birthe Marie Emdal, f. 9. november 1946.
- 2d Inger Lise Emdal, f. 2. juli 1948.
- 2e Hans Ellis Emdal, f. 8. juni 1953.

- 3 Mary Emdal, f. 20. juni 1921, gift med Niels Chr. Nielsen. — Gaardejer i Flensted.

Børn:

- 3a Jens Christian Nielsen, f. 11. marts 1949.
- 3b Gunnar Emdal Nielsen, f. 26. marts 1951.
- 3c Elisa Gunnild Nielsen, f. 7. november 1953.
- 3d Knud Emdal Nielsen, f. 19. december 1955.

- 4 Finn Vagn Emdal, f. 1. maj 1925, gift med Grethe Sørensen fra Vejlbj. — Gaardejer i Snovdrup.

Børn:

- 4a Niels Peter Emdal, f. 29. marts 1956.

B Dan i u s P e t e r D a n i e l s e n , f. i E l m o s e 11. f e b r u a r 1890, g i f t m e d L a u r a J e n s e n f r a F l ø j s t r u p , f. 20. m a j 1893. — G a a r d e j e r i A j s t r u p f r a 1916 t i l 1956.

Børn:

- 1 Erna Danielsen.
- 2 Anna Danielsen.

1 Er n a D a n i e l s e n , f. 27. j u l i 1920, g i f t m e d C h r i s t i a n T h o m s e n , f. 31. m a r t s 1920. — O v e r t o g g a a r d e n i A j s t r u p 1956.

Børn:

- 1a Peter Thomsen, f. 3. juli 1947.
- 1b Hans-Ole Thomsen, f. 25. november 1950.

2 A n n a D a n i e l s e n , f. 11. f e b r u a r 1925, g i f t m e d J e n s B æ r n t h s e n f r a B e d e r , f. 6. j u n i 1923. — T ø m r e r m e s t e r i R ø r t h p r. O d d e r .

Børn:

- 2a Jørn Bærnthsen, f. 31. december 1948.
- 2b Bergitte Bærnthsen, f. 31. juli 1950.
- 2c Bodil Bærnthsen, f. 3. maj 1957.

C E l i s a M a r g r e t h e D a n i e l s e n , f. 10. a u g u s t 1896, g i f t m e d S ø r e n S ø r e n s e n a f C h r i s t i a n s e j e , f. 22. j u n i 1898. — G a a r d e j e r i E l m o s e .

Børn:

- 1 Erik Peter Sørensen.
- 2 Tage Richard Sørensen.
- 3 Leo Ernst Sørensen.

1 E r i k P e t e r S ø r e n s e n , f. 3. m a r t s 1925, g i f t m e d D a g m a r P e d e r s e n f r a K a s t e d , f. 23. o k t o b e r 1927.

Forpagter af fødegaarden i Elmose.

Børn:

- 1a Hanne Lisbeth Sørensen, f. 10. januar 1953.
- 1b Arne Gert Sørensen, f. 15. februar 1955.

2 T a g e R i c h a r d S ø r e n s e n , f. 2. o k t o b e r 1929, g i f t m e d V i t t a P e t e r s e n f r a M a l l i n g , f. 31. j a n u a r 1935. C h a u f f ø r i M a l l i n g .
Ingen børn.

3 L e o E r n s t S ø r e n s e n , f. 22. m a r t s 1934, g i f t m e d L i s P e t e r s e n f r a M a l l i n g , f. 3. f e b r u a r 1934. I n s t a l l a t ø r i A a r h u s .
Ingen børn.

III R a s m u s D a n i e l s e n , f. i E l m o s e 27. m a j 1865, d ø d 31. m a r t s 1946, g i f t m e d J o h a n n e S i m o n s e n f r a B l e g i n d . G a a r d e j e r i S t o r e n o r .

Børn:

- A Anna Elisabeth Danielsen.
- B Martin Overgaard Danielsen.

- C Sørene Petrea Overgaard Danielsen.
- D Anker Overgaard Danielsen.
- E Laura Kirstine Overgaard Danielsen.
- F Alma Margrethe Overgaard Danielsen.
- G Marie Katinka Overgaard Danielsen.
- H Elly Augusta Overgaard Danielsen.
- I Johanne Mathilde Overgaard Danielsen.



De tre brødre fra Elmose
Fra venstre: Rasmus, Erik og Søren Danielsen

- A Anna Elisabeth Danielsen, f. 7. januar 1905, gift med Carl Peder Madsen Pedersen, f. 10. januar 1899. — Bor i Beder.
- Børn:
- 1 Johanne Pedersen, f. 13. juli 1924.
 - 2 Niels Rasmus Pedersen.
 - 3 Niels Mikael Pedersen, f. 9. maj 1933.
- B Martin Overgaard Danielsen, f. 11. marts 1906, gift med Bodil Tagebo Johansen, f. 30. juni 1911, fra Tranebjerg. Boende i Rude pr. Odder.
- Børn:
- 1 Aase Margrethe Danielsen.
 - 2 Freddy Overgaard Danielsen.
 - 3 Sonje Johanne Danielsen, f. 14. marts 1939.
- 1 Aase Margrethe Danielsen, f. 13. februar 1933, gift med svejser Svend Gunnar Clausen. — Boende i Odder.
- Børn:
- 1a Stig Rud Clausen, f. 23. marts 1957.
- 2 Freddy Overgaard Danielsen, f. 25. maj 1936, gift med Nanna Gade fra Tødsø, Nykøbing M. Fodermester i Kysing pr. Odder.
- Børn:
- 2a Dorte Danielsen, f. 23. november 1957.
- C Sørene Petrea Overgaard Danielsen, f. 18. juni 1907, gift med Rasmus Hørdum, Kragkjær pr. Fæmmøller.

Børn:

- 1 Ejnar Johannes Hørdum, f. 9. februar 1945.
- 2 Ivar Hørdum, f. 9. februar 1945.
- 3 Ove Hørdum, f. 11. august 1946.

D Anker Overgaard Danielsen, f. 11. juli 1909, gift med Astrid Henriette Danielsen fra Vinding, f. 15. marts 1912. Husmand i Lillering.

Børn:

- 1 Laura Danielsen, f. 22. august 1947.

E Laura Kirstine Overgaard Danielsen, f. 16. november 1911, gift med Axel Eskildsen. — Gaardejer i Ørting. Ingen børn.

F Alma Margrethe Overgaard Danielsen, f. 10. november 1912, gift med Aage Hansen, f. 13. marts 1909. — Gaardejer paa Alrø.

Børn:

- 1 Edel Margrethe Hansen.
- 2 Villy Hansen, f. 24. oktober 1948.

1 Edel Margrethe Hansen, f. 20. januar 1932, gift med chauffør Thomas Dalsgaard, f. 20. august 1926. Bor i Møldrup.

Børn:

- 1a Flemming Dalsgaard, f. 19. maj 1953.

G Marie Kathinka Overgaard Danielsen, f. 14. oktober 1914, gift med Niels Vilhelm Nielsen Kruse, f. 1. oktober 1916. Gaardejer i Rude pr. Odder.

Børn:

- 1 Ida Danielsen Kruse, f. 18. juli 1948.

H Elly Augusta Overgaard Danielsen, f. 13. august 1916, gift med Harald Hougaard Jensen. Skovarbejder, Ry Nørskov.

Børn:

- 1 Anny Margrethe Jensen, f. 6. april 1940.
- 2 Henning Hougaard Jensen, f. 12. november 1941.
- 3 Ove Hougaard Jensen, f. 17. december 1942.
- 4 Lilly Johanne Jensen, f. 7. marts 1945.

I Johanne Mathilde Overgaard Danielsen, f. 1. februar 1918, gift med Rasmus Henry Rasmussen. Fløjstrup pr. Beder.



Anna Caroline Danielsen, f. Axelsen



Malermester Søren Danielsen

Børn:

- 1 Irma Birgit Rasmussen, f. 9. marts 1941.
- 2 Lis Inge Rasmussen, f. 25. februar 1942.
- 3 Conni Kirsten Rasmussen, f. 20. juli 1943.
- 4 Kurt Ejvind Rasmussen, f. 18. januar 1945.
- 5 Kirsten Johanne Rasmussen, f. 8. juni 1947.

IV Søren Danielsen, f. i Ellose 20. maj 1867, død 12. juni 1934, gift 25. oktober 1896 med Anna Caroline Axelsen fra Odder, f. 29. december 1874, død 25 januar 1951. — Malermester i Aarhus fra 1895.

Børn:

- A Erik Danielsen.
- B Jens Emil Danielsen.
- C Svend Overgaard Danielsen.
- D Anne Elisabeth Danielsen.

A Erik Danielsen, f. 28. august 1899, gift med Gudrun Christensen fra København. — Prokurist i Privatbanken i København.

Børn:

- 1 Svend Danielsen, f. 6. juni 1936. — Stud. polyt.

B Jens Emil Danielsen, f. 23. januar 1901, død 2. marts 1957, gift med Mette Katrine Pedersen, f. i Ørting 13. maj 1902. Handelsgartner i Odder.

Børn:

- 1 Eva Danielsen.

- 1 Eva Danielsen, f. 1. september 1925, gift med Hans Andersen, f. 19. juni 1926. Slakteriarbejder i Odder.
- Børn:
- 1a Kirsten Andersen, f. 29. november 1946.
- 1b Jens Ole Andersen, f. 5. august 1950.
- C Svend Overgaard Danielsen, f. 9. august 1903, gift med Helga Mikkelsen, f. i Newell, Iowa, U.S.A. — Farmer i Newell, Iowa, U.S.A.
- Børn:
- 1 Elsa Ann Danielsen, f. 5. maj 1940.
- D Anna Elisabeth Danielsen, f. 23. april 1908, sygeplejerske paa Bispebjerg hospital i København, gift med Viggo Mejdahl, f. 3. februar 1904 i Aakirkeby, Bornholm. — Ingeniør i København. — Ingen børn.



Melballegården i Jexen

MELBALLE-SLÆGTEN

Ane Kathrine Pedersdatter, f. 3. januar 1790, død 17. februar 1874, gift 8. februar 1810 med Søren Rasmussen af Melballegården i Jexen, f. 10. november 1776, død 18. august 1835.

Søren Rasmussen var en bestemt mand og skal have været noget af en sognekonge. Den anselige ligsten, der har ligget paa hans grav paa Adslev kirkegaard, har i mange aar staaet i gaardens have, efter at den i mange aar havde gjort tjeneste som trappesten, uden at man anede, hvor den stammede fra. Trods det lange aaremaal er indskriften endnu læselig.

Da Ane Kathrine og Søren Rasmussen blev gift, havde Melballegården allerede været i Søren Rasmussens families eje i knap 100 aar. Søren Rasmussen — født i Stjær og døbt 25. april 1706, søn af gaardmand Rasmus Sørensen og hustru Maren Michelsdatter — blev 29. august 1734 gift med Johanne Marie Pedersdatter og rykkede ind i Melballegården som rytterbonde. I deres ægteskab var der 5 børn, hvoraf den ældste, Rasmus Sørensen — døbt 10. april 1740, død 6. august 1797, gift 18. november 1774 — arvede gården; han var den sidste rytterbonde i Melballegården og har sandsynligvis efter rytterdistriktets ophævelse købt gården. Efter Rasmus Sørensen gaar gården i arv til den ældste søn, Søren Rasmussen, der giftede sig med Ane Kathrine Pedersdatter fra Adslev. Og da gården endnu er i slægtens eje, er den uden tvivl en af de ældste slægtsgaarde, Adslev slægten blev knyttet til.

Melballe-slægten er langt den største af Adslev-slægtens 8 slægtsgrene; desværre har det ved udarbejdelsen af slægtsbogen ikke været muligt

at komme i forbindelse med nogle af denne slægtsgrens mange forgreninger. I saadanne tilfælde er den gamle slægtsbogs oplysninger gengivet, og man vil let mærke, hvor det er tilfældet, idet slægtsregistre da standser op omkring 1925.

Børn:

- AA Ane Johanne Sørensdatter. P. Kristensen-grenen.
- BB Rasmus Sørensen. Rasmussen-grenen fra Jexen kro.
- CC Ane Stine Sørensen. Mikkelsen-grenen fra Taastrup.
- DD Ane Margrethe Sørensdatter. Jensen-grenen fra Haarby.
- EE Peder Sørensen. Pedersen-grenen fra Dørup.
- FF Jens Sørensen. Melballe-grenen.
- GG Ane Kathrine Sørensen. Schou-grenen.
- HH Karen Marie Sørensen. Ingen efterslægt.
- II Mariane Sørensen. Se Overgaard-slægten, Overgaard-grenen.

P. KRISTENSEN-GRENEN

- AA Det ældste af børnene i Melballegaarden, Ane Johanne Sørensen, f. 30. juli 1811 og død 19. juli 1853, blev 18. januar 1834 gift med Peder Kristensen af Jexen, født i Mesing 1. april 1807, død 25. januar 1878, søn af gaardfolk i Jexen Kristen Rasmussen og hustru Else Pedersdatter.

Der var bestilt lysning 1832, men dette blev efter indsigelse af brudens far tilbagekaldt, og hun erklærede i vidners overværelse, at hun ikke ville ægte Peder Kristensen, fordi det var hendes forældre saa haardt imod. (Adslev sogns kirkebog).

Efter Ane Johannes død i 1853 giftede Peder Kristensen sig igen 8. november samme aar med Ane Kirstine Hansen af Jexen, med hvem han havde 4 børn.

Der er slægtskab mellem P. Kristensen-grenen af Melballe-slægten og Søren Pedersen-grenen indenfor Sørensen-slægten fra Stjær, idet Søren Pedersens kone, Christine, var broderdatter af Peder Kristensen.

Peder Kristensen boede flere steder, tilsidst i »Ellerne« paa Taastrup mark. I den gamle slægtsbog skildres han som en mand, der »var i besiddelse af et straalende humør; en lystig svend med spøg paa læben og sang paa struben — parat til en dans, saa snart tonerne klang«, men samtidig med en forstand udover det almindelige. Paa egnen var han kendt som »klog mand« paa dyrlægekunstens omraade.

Børn:

- I Maren Pedersdatter.
- II Søren Pedersen, f. 7. maj 1834, død 17. marts 1837 hos bedmoderen i Melballe.
- III Christen Pedersen.
- IV Anne Kathrine Pedersen.
- V Hanne Frederikke Pedersen.
- VI Else Kristine Pedersen.
- VII Ane Margrethe Pedersen.
- VIII Søren Pedersen.
- IX Karen Marie Pedersen, f. 19. december 1844, død 14. aug. 1869.

- X Rasmus Pedersen, f. 29. juni 1846, død 5. juli samme aar.
- XI Mariane Pedersen.
- XII Dorthe Kirstine Pedersen.
- XIII Ane Marie Pedersen, f. 19. april 1851, død 28. november 1852.
- XIV Johannes Pedersen.

I Maren Pedersdatter, f. 16. december 1830, død 1908, gift 16. marts 1850 med Thomas Larsen af Jexen, f. 30. november 1821, død 27. maj 1871, søn af gaardejer Lars Jensen og hustru Ane Marie f. Thomasdatter af Jexen. — Gaardejer paa Jexen mark. Maren Pedersdatter tilbragte sin alderdom hos sin datter og svigersøn Ane Johanne og Jens Pedersen Holm.

Børn:

- A Lars Thomsen.
- B Ane Johanne Thomsen, f. 18. april 1852, død 29. juli 1854.
- C Peder Thomsen.
- D Johannes Thomsen.
- E Ane Johanne Thomsen.
- F Anton Thomsen.

A Lars Thomsen, f. 12. februar 1851, død 30. november 1892, gift med Bodil Marie Hansen, f. 18. juni 1854, død i Nebraska 3. april 1911, datter af Hans Rasmussen og hustru Maren Madsen, Vejle. — Lars Thomsen var slagtermester i Hadsund til han døde. Efter hans død flyttede hans kone til Aarhus i 1899, hvor det var lettere for hende at forsørge børnene. Ca. 1910 rejste hun til sønnen Marius i Amerika, men døde aaret efter.

Børn:

- 1 Thomas Marius Thomsen.
- 2 Martha Hansine Thomsen.
- 3 Rasmine Thomsen.
- 4 Christen Peter Thomsen.

Foruden disse 4 børn var der 6, der døde som smaa.

1 Thomas Marius Thomsen, f. 7. oktober 1878 i Hadsund, død i Wakefield, Nebraska, 26. november 1918. Gift 4. maj 1915 med Minnie Agnes Miller. — Ingen børn.

Marius Thomsen drev kreaturhandel i Wakefield, Nebraska.

2 Martha Hansine Thomsen, f. 10. januar 1880, gift 9. maj 1906 med Jens Folden (i U.S.A. James Fullen), f.

2. november 1880, søn af Simon Folden og hustru Minnie Levisen.



Thomas Marius Thomsen



Stabssergent Hansen Møller



Rasmine Hansen Møller, f. Thomsen

Jens Folden kom fra det nordlige Jylland til Omaha, Nebraska. Han var oprindelig murer, og tilmed en dygtig forretningsmand. Nu indehaver af James Fullen Construction Company i Scottsbluff, Nebraska; har blandt andet bygget mange store skoler og varehuse. Forretningen bestyres nu af de 3 sønner; Norman leder forretningen, Charles fører tilsyn med arbejderne paa de forskellige arbejdspladser, og Woodrow, der er arkitektuddannet, tager sig af arkitektarbejdet.

Børn:

- 2a Helene Marian Fullen, f. 22. februar 1907. Ugift. Privatsekretær ved et assuranceselskab i Omaha, Nebraska.
- 2b Norman Thomas Fullen, f. 23. april 1908, gift 25. december 1934 med Alice Martin. Har adopteret 2 børn. Var ligesom sine brødre med i anden verdenskrig.
- 2c Minnie Hansine Fullen, f. 25. april 1913. Ugift. Lærerindeuddannelse.
- 2d Charles Arthur Fullen, f. 15 september 1915. Ugift.
- 2e Woodrow Wilson Fullen, f. 6. maj 1917, gift 19. marts 1950 med Elsie Bradsby. Har 3 børn: Sandra, Gregory og Ruth Ann.
- 2f Vera Ruth Fullen, f. 29. august 1918, gift 30. juni 1956 med Paul Becker Cochran. Bor i staten New York. Har 3 børn: Connie og tvillingerne Tracy og Steve.
- 3 Rasmine Thomsen, f. 8. august 1882, gift 29. juli 1923 med stabssergent i artilleriet, dannebrogsmænd Peter Hansen Møller, f. 19. december 1859 i Nordborg, søn af skrædder Poul Hansen og hustru Ane, død 20. juli 1932. Bor i København.

Børn:

3a Ellen Møller, f. 4. december 1903. Ugift.

- 4 Christen Peter Thomsen, f. 11. november 1883, gift 14. juli 1914 med Helena K. O. M. Jensen, f. 1. juli 1887 i Hvirring, Underup sogn, datter af Jens Valdemar Jensen og hustru Dortha Marie Pedersen.

C. P. Thomsen rejste fra Danmark til Omaha, Nebraska, 1903, Helena Jensen rejste 1907 til Salt Lake City, Utah. C. P. Thomsen kom til Amerika uden uddannelse, men arbejdede sig frem og endte som revisor, indtil han i 1952 tog sin afsked. Efter den tid har de begge rejst en del i U.S.A. og Europa og besøgt bl. a. Danmark 1952.

Helena Jensen tog under krigen aktiv del i Røde Kors' arbejde, og fik en anerkendelse fra U.S.A.s regering for at have givet 1000 timers fri arbejde. Fra den danske regering har hun som anerkendelse for sit arbejde for danskernes sag modtaget en Friheds-sølvmedalje.



C. P. Thomsen og hustru Helena, Utah.

C. P. Thomsen er meget interesseret i slægten og har ydet pengebidrag til slægtsarbejdet. Det var en tilfældighed, at jeg gennem bagermester Thomsen, Vestergade, Aarhus, kom i forbindelse med ham. Naar den nye slægtsbog i modsætning til den gamle kan bringe oplysninger om Lars Thomsen og hans efterkommere, skyldes det C. P. Thomsens indsamling af oplysninger, ligesom han ogsaa har skaffet oplysninger om fjernere slægtninge i Amerika.

G. H.

Børn:

4a Walter Christian Thomsen.

- 4a Walter Christian Thomsen, f. 15. juli 1915, gift 25. juli 1938 med Marjorie June White, f. 2. juli 1916 i Salt Lake City, Utah, datter af Fred. J. White og hustru Ruth Glass.

Walter C. Thomsen er ansat ved »The Utah Oil Refinery Co.«. Deltog 4½ aar i anden verdenskrig som kaptajn ved »the amphibious service« i Stillehavet.

Børn:

4a1 Roger Walter Thomsen, f. 14. april 1939.

4a2 Richard Walter Thomsen, f. 13. maj 1950.

- C Peder Thomsen, f. 29. juni 1854, død 16. september 1943. Gift 23. december 1876 med sin moders kusine Anne Kathrine Johanne Schou, f. 8. juni 1857, død 26. april 1936, datter af Emil Schou og hustru Ane Kathrine af »Adamsgave«, Jexen.

Peder Thomsen havde først en ejendom i Fastrup; 1880 købte de en ejendom i Jexen, hvor de boede, til de et par aar senere byttede med en ejendom paa Taastrup mark. 1901 flyttede de til Aarhus og overtog 1909 et bageri paa Christiansbjerg, som de drev til omkring 1925.



Peder Thomsen, Aarhus, og hustru med børn og svigerbørn paa guldbryllupsdagen.
 Siddende fra venstre: Mette Thomsen, f. Christensen. Marie Kruse, f. Thomsen. Sine Madsen, f. Thomsen. Guldbruden Ane Katrine Thomsen. Guldbrudgommen Peder Thomsen. Ane Andersen, f. Thomsen. Kristian Andersen. Margrethe Børlum, f. Thomsen. Staaende fra venstre: Johannes Kruse. Arne Thomsen. Lydia Christensen, f. Thomsen. Valdemar Christensen. Søren Madsen. Anine Thomsen, f. Jensen. Emil Thomsen. Sigrid Thomsen, f. Mastrup. Martinus Thomsen. Karoline Hansen, f. Thomsen. Valdemar Thomsen. Niels Hansen.
 Johanne Thomsen, f. Jakobsen. Johannes Børlum.

Børn:

- 1 Anna Kathrine Thomsen.
- 2 Thomasine Thomsen.
- 3 Emil Thomsen.
- 4 Thomas Thomsen.
- 5 Martinus Thomsen.
- 6 Johanne Thomsen, f. 18. marts 1889, død samme aar.
- 7 Marie Thomsen.
- 8 Johannes Thomsen.
- 9 Margrethe Thomsen.
- 10 Karoline Thomsen.
- 11 Valdemar Thomsen.
- 12 Lydia Thomsen.

- 1 Anna Kathrine Thomsen, f. 22. maj 1877, død 8. juli 1946. Gift 10. maj 1899 med repræsentant Christian Ditlev Andersen, søn af bmd. Hans Andersen og hustru Helene af Jexen, død 23. marts 1939.

Børn:

- 1a Magdalene Andersen.
- 1b Ester Andersen.
- 1c Mary Andersen.
- 1d Svend Christian Andersen.

- 1a Magdalene Andersen, f. 24. februar 1900, gift 1918 med snedker E. Dollerup, Aarhus, f. 6. december 1895 i Viborg.

Børn:

- 1a1 Rita Dollerup.
- 1a2 Preben Edvard Dollerup.
- 1a3 Norbert Edvard Dollerup.

- 1a1 Rita Dollerup, f. 27. september 1918, gift 1. juni 1941 med læge Johannes Fenger Guld i Bagsværd, f. 26. maj 1918 i Høng, søn af lærer Kristian Guld, Borød.

Børn:

- 1a1a Jens Guld, f. 27. marts 1941.
- 1a1b Lena Guld, f. 14. oktober 1945.
- 1a1c Niels Kristian Guld, f. 5. september 1950.

- 1a2 Preben Edvard Dollerup, stud. mag., bor i Rødovre. Født 2. august 1927, gift 27. august 1954 med Ida Paving, datter af sekretær Paving. — Ingen børn.

- 1a3 Norbert Edvard Dollerup, f. 22. juli 1933. Ugift. Ingeniør.

- 1b Ester Andersen, f. 27. september 1901, gift med maskinarbejder Carl Loch, Aarhus. — Ingen børn.

- 1c Mary Andersen, f. 1. februar 1903. Sygeplejerske. Gift 2. september 1950 med forvalter Peter Jensen, Svendborg, f. 23. juni 1905 i Egense ved Svendborg, søn af købmand Ernst Jensen, Egense. — Ingen børn.



Laura Thomsen, f. Laursen

1d Svend Christian Andersen, f. 4. april 1908, gift 5. februar 1933 med Mary Fulendorff Feldvoss, f. 3. februar 1915, datter af købmand. Feldvoss, Kongsvang ved Aarhus.

S. C. A., der var mekaniker i Kongsvang, døde 18. oktbr. 1952.

Børn:

1d1 Annelise Andersen, f. 6. april 1933.

2 Thomasine Thomsen, f. 10. november 1878. Gift I 10. april 1901 med gaardejer og sognefoged i Stjær Søren Madsen, f. 10. oktober 1868, død 24. september 1929, søn af gaardejer og sognefoged i Stjær Mads Jensen og hustru Sørine.

Gift II med slagtermester Johan Møller Danielsen, Rønde, f. i Nyborg 16. november 1874. — Ingen børn.

3 Emil Thomsen, f. 13. februar 1880, gift I 6. juni 1905 med Laura Laursen, datter af Anton Laursen, Brabrand, død 1916. Gift II 8. december 1918 med Anine Jensen, f. 8. januar 1885, datter af gaardejer Jens Jensen, Spørring. Vognmand i Aarhus.

Børn i I ægteskab:

3a Ester Thomsen.

3b Helga Thomsen.

3c Hilmar Thomsen.

Børn i II ægteskab:

3d Aage Johannes Thomsen.

3e Margit Thomsen.

3a Ester Thomsen, f. 14. oktober 1905, gift 4. september 1927 med prokurist Henry Georg Brask, Aarhus, f. 5. december 1900 i Komdrup, død 7. juni 1954, søn af uddeler M. C. Brask og hustru Kristine.

Børn:

3a1 Svend Erik Brask.

3a2 Kirsten Brask.

3a1 Svend Erik Brask, f. 27. november 1928, gift 26. juni 1954 med Grethe Nielsen, f. 6. september 1929, datter af forstander ved Aarhus tekniske skole H. A. Nielsen og hustru Karen.

Ingeniør i København.

Børn:

3a1a Vibeke Brask, f. 1. juli 1956.

- 3a2 Kirsten Brask, f. 12. august 1931, gift 22. oktober 1955 med trafikassistent i Viby Thomas Ahler Jessen, f. 18. juli 1926 i Nørre Nebel, søn af manufakturhandler J. M. Jessen og hustru Karoline. — Ingen børn.
- 3b Helga Thomsen, f. 14. oktober 1908, gift 24. maj 1939 med gartner Carlos Grønfeldt Jensen, Løgten, f. 5. april 1909 i Argentina, søn af snedkermester J. H. Jensen, Riisskov.
Børn:
3b1 Knud Erik Grønfeldt Jensen, f. 11. oktober 1941.
3b2 Henning Grønfeldt Jensen, f. 14. januar 1943.
- 3c Hilmar Thomsen, f. 19. april 1910, gift 16. maj 1930 med Hilma Augusta Rasmussen, f. 11. oktober 1910 i Vejlbj, datter af vognmand Chr. Rasmussen og hustru Christence, Aarhus.
Maskinarbejder i Odense.
Børn:
3c1 Ruth Thomsen.
3c2 Inge Thomsen.
3c3 Lis Thomsen, f. 8. juli 1944.
- 3c1 Ruth Thomsen, f. 26. marts 1931, gift 27. januar 1951 med dekoratør Vermund Andersen, f. 4. december 1929, søn af chauffør Harald Andersen og hustru Erna, Odense.
Børn:
3c1a Joan Andersen, f. 16. juni 1951.
3c1b Pia Andersen, f. 17. februar 1955.
3c1c Vivi Andersen, f. 2. februar 1957.
- 3c2 Inge Thomsen, f. 1. april 1933, gift 26. marts 1955 med maskinarbejder Kaj Andersen, f. 6. juni 1933, søn af maskinarbejder Børge Andersen og hustru Emilie, Odense.
Børn:
3c2a Britta Andersen, f. 3. februar 1955.
3c2b Anitta Andersen, f. 19. maj 1956.
- 3d Aage Johannes Thomsen, f. 23. maj 1920, gift 14. september 1946 med sygeplejerske Anna Inga Jensen, f. 31. januar 1924 i Gauerslund, datter af gaardejer Hans Jensen og hustru Sara, Bakkegaard, Gaarslev. Politibetjent i Fredericia.
Børn:
3d1 Birgit Thomsen, f. 16. december 1947.
3d2 Mogens Thomsen, f. 19. marts 1951.
- 3e Margit Thomsen, f. 1. februar 1922. Uddannet sygeplejerske. Ugift.
- 4 Thomas Thomsen, f. 4. januar 1883, død 1. december 1918. Gift 3. november 1905 med Mette Kirstine Christensen, f. 9. maj 1881, død 21. maj 1943, datter af gaardejer Hans Christensen, Ejler. Thomas Thomsen var lagerforvalter i Aarhus, men døde under spansksygeepidemien. Hans enke havde senere et mejeriudsalg i Aarhus.



Thomas Thomsen, Aarhus

Børn:

- 4a Arne Thomsen.
- 4b Iris Gunhilde Thomsen.

4a Arne Thomsen, f. 29. april 1906, repræsentant i Aarhus brændsels kompagni. Gift 8. juli 1934 med Elna Christence Lauritsen, f. 17. november 1907, datter af skomagermester Chr. Lauritsen, Aarhus.

Børn:

- 4a1 Knud Rolf Thomsen, f. 8. oktober 1937. Kontorelev paa Aarhus savværk.
- 4a2 Solveig Louise Thomsen, f. 12. juni 1941.
- 4a3 Thorkil Baunehøj Thomsen, f. 2. april 1946.

4b Iris Gunhilde Thomsen, f. 26. september 1911, gift 22. oktober 1933 med kriminalassistent i rejsepolitiet Børge Rasmussen, København, f. 16. januar 1907.

Børn:

4b1 Inger Rasmussen, f. 3. november 1936. Kontorassistent.

5 Martinus Thomsen, f. 2. august 1885, gift 17. oktober 1913 med Sigrid Mastrup, f. 25. januar 1887, datter af snedkermester Mastrup, Randers. Bagermester i Aarhus gennem en menne-skealder. — Ingen børn.

7 Marie Thomsen, f. 11. april 1887, gift 14. august 1914 med Johannes Kruse, f. 4. august 1878, død 7. februar 1954.

Johannes Kruse var oprindelig inspektør ved forsikringsselskabet »Hafnia«, indtil han havde det uheld at styrte med cyklen og forslog sig saa alvorligt, at han maatte opgive denne virksomhed. Senere arbejdede han paa Fællesforeningens træskofabrik i Roskilde.

Ved Johannes Kruses død skrev Roskilde Social-Demokrat 8. febr. 1954: Fhv. tøffelmager Johs. Kruse er i gaar død paa Maria hospital, hvor han havde været patient siden 1. juledag.

Den afdøde, der blev 74 aar gammel, kom til Roskilde fra Aarhus i 1923 og fik arbejde paa F. D. B.s træskofabrik. Fra ungdommens dage havde han været interesseret i Socialdemokratiet og fagbevægelsen, og i Roskilde blev han hurtigt formand for træindustriarbejdernes fagforening, ligesom han har været medlem af ligningskommissionen, valgt af Socialdemokratiet. Efter at han var holdt op med det daglige arbejde, passede han en tid cykleparkeringen »Fjordvilla«, og han ofrede megen tid paa sin kolonihave. Ogsaa skakspil interesserede ham, og i 1948 drev han det til at blive roskilde-mester i skak.

Børn:

- 7a Erik Kruse.
- 7b Knud Kruse.

7a Erik Kruse, f. 7. november 1912, gift 2. juni 1942 med Minna Skytte, f. 3. april 1914, datter af proprietær J. Skytte, »Aldrupgaard«, Ulstrup. Slagtermester i Hedehusene.

Børn:

7a1 Kirsten Kruse, f. 30. marts 1943.

7a2 Ruth Kruse, f. 1945, død 17. august 1950 ved en bilulykke.

7a3 Lykke Kruse, f. 4. juni 1952.

7b Knud Kruse, f. 7. oktober 1914, gift 10. juni 1939 med Else Iversen, f. 29. november 1912, datter af landmand K. Iversen, Lolland. Blikkenslager i Roskilde.

Børn:

7b1 Hanne Kruse, f. 21. juli 1940.

7b2 Gert Kruse, f. 23. juli 1946.

8 Johannes Thomsen, f. 8. september 1890, gift med Jensine Christensen, datter af Jens Christensen, Aalborg. Udvandrede 1921 til Amerika. Bagermester i Chicago.

Børn:

8a Arvid Thomsen, f. 1. december 1912.

9 Margrethe Thomsen, f. 23. januar 1892, gift 9. juni 1918 med Johannes Børlum, f. 9. februar 1893 i Sønderballe, Sønderjylland, søn af Peter Børlum og hustru Christiane.

Johannes Børlum er udlært skomager, men har siden 1940 været kirkebetjent ved Aarhus domkirke.

Børn:

9a Carl Børlum, f. 8. april 1919, død 25. januar 1928.

9b Poul Børlum.

9c Lydia Børlum.

9d Jonna Børlum.

9b Poul Børlum, togbetjent i Aarhus, f. 17. juni 1920, gift 27. november 1945 med Hedvig Andersen, f. 8. september 1922, datter af snedkermester Theodor Andersen og hustru Marie, Bjergeringbro.

Børn:

9b1 Karl Gerhard Børlum, f. 25. juli 1948.

9c Lydia Børlum, f. 2. maj 1922, gift med Knud Lassen Sørensen, f. 25. marts 1917. Ægteskabet opløst.

Børn:

9c1 Knud Lassen Sørensen, f. 20. juni 1945.

9d Jonna Børlum, f. 24. juni 1928, gift 24. februar 1951 med trambusfører i Aarhus Bent Schlein Jensen, f. 5. februar 1928, søn af barbermester i Aarhus Anker Karl Jensen og hustru Hilma.

Børn:

9d1 Kirsten Schlein Jensen, f. 10. januar 1952.

9d2 Inger Schlein Jensen, f. 15. november 1955.

- 10 Karoline Thomsen, f. 31. maj 1895, gift 8. maj 1917 med grosserer i København Niels Hansen, f. 11. august 1891 i Aarhus, søn af købmand Niels Hansen.

Børn:

10a Robert Hansen.

- 10a Robert Hansen, f. 13. oktober 1917, gift 27. juli 1951 med Else Ruth Henrichsen, f. 30. januar 1913 i Nykøbing F., datter af mejeriejer Vilhelm Henrichsen og hustru Ellen Dorthea. Bogholder. Bor i Ballerup. — Ingen børn.

- 11 Valdemar Thomsen, f. 4. april 1897, død 3. maj 1958, gift 26. marts 1920 med Johanne Jakobsen, f. 10. januar 1901, datter af gaardejer Hans Peter Jakobsen, Ask. Bagermester.

Ved Valdemar Thomsens død skrev Aarhus Stiftstidende:

Valdemar Thomsen var en energisk og dygtig bager, som har drevet en lang række forskellige bagerier i Aarhus, Brabrand og Hasle. Det sidste hjemmebageri, han har haft, er Hasle hjemmebageri. Det var ham, der arbejdede bageriet op, men han solgte det for at overtage et landbageri i Aidt. I oktober sidste aar købte han hjemmebageriet tilbage, men juleaften blev han syg. Det var hjertet, der svigtede. I marts solgte han hjemmebageriet igen.

Børn:

11a Yrsa Thomsen.

11b Bent Thomsen.

11c Jytte Mary Thomsen.

- 11a Yrsa Thomsen, f. 7. juli 1920, gift 13. juni 1943 med manufakturhandler Frank Hansen, f. 20. maj 1914, søn af manufakturhandler Øjvind Hansen, Aarhus.

Børn:

11a1 Jan Hansen, f. 20. november 1943.

11a2 Vibeke Hansen, f. 14. april 1947.

- 11b Bent Thomsen, f. 16. november 1925, gift 26. marts 1949 med Emma Christensen, f. 31. december 1924, datter af vognm. Marius Christensen, Aarhus. Bent Thomsen har dentallaboratorium i Esbjerg.

Børn:

11b1 Thomas Bent Thomsen, f. 25. juni 1953.

- 11c Jytte Mary Thomsen, f. 16. juli 1936. Barneplejerske.

- 12 Lydia Thomsen, f. 2. maj 1900, gift 20. november 1925 med snedker Valdemar Christensen, Aarhus, f. 3. april 1894, søn af bud Ambrosius Christensen og hustru Abelone, Aarhus.

Ingen børn.

- D Johannes Thomsen, f. 18. oktober 1857, død i København. Hans hustru Johanne ligeledes død. Johannes Thomsen havde en tid herreekviperingsforretning i Aarhus og var senere ejendoms-mægler i København. — Ingen børn.



Ane og Jens P. Holm

- E Ane Johanne Thomsen, f. 11. januar 1864, død 8. juni 1904. Gift maj 1882 med entreprenør Jens Pedersen Holm, f. 4. juli 1855, død 1. juni 1936 i Brædstrup, søn af P. Eskildsen og hustru Karen af Adslev.

Ved Jens Pedersen Holms død skrev Horsens Folkeblad 3. juni 1936:

Anden pinsedag er entreprenør Holm, Søgade, Brædstrup, afgaaet ved døden i en alder af 81 aar, og dermed har byen mistet en af sine gode gamle borgere, der var en dygtig, god og interesseret mand. Han havde ellers op i aarene holdt sig særdeles rask og rørig og var ikke, den høje alder taget i betragtning, svækket i nogen maade. Han var glad over, at det var ham overdraget at føre det daglige tilsyn med parkanlægget og passe det, naar det nu snart var gjort rigtig i stand; et godt arbejde havde han allerede lagt dér, men døden, der skyldtes en hjerneblødning, gjorde ret hurtigt og uventet ende paa hans liv.

Entreprenør Holm har været bosat i Brædstrup i ca. 40 aar, og han vil blive mindet som en meget arbejdsom og stræbsom mand, der altid skulle være i virksomhed. Han har ledet mange store jord- og vejarbejder og havde i mange aar været ansat ved det kommunale vejvæsen, og hvor Holm ledede og arbejdede, var man sikker paa veludført arbejde. Gartneriet havde han ogsaa stor interesse for; men et i længere tid drevet gartneri paa Søgade afhændede han for en del aar siden og byggede sig et hus i nærheden. Holm var en god og hjælpsom mand, og hans minde vil leve længe.

Børn:

- 1 Karen Marie Pedersen Holm.
 - 2 Thomas Pedersen Holm, f. 14. juni 1885, død 1905.
 - 3 Peder Pedersen Holm, f. 21. august 1886, død efteraaaret 1906.
 - 4 Anton Pedersen Holm.
 - 5 Johanne Pedersen Holm.
 - 6 Maren Pedersen Holm, f. 22. marts 1894, død 14. september 1914.
 - 7 Elna Pedersen Holm.
- 1 Karen Pedersen Holm, f. 3. juni 1883, gift med stationsforstander A. B. Knudsen, f. 21. april 1879, død 10. oktober 1949, søn af stationsforstander I. C. Knudsen og hustru Mathilde.

A. B. Knudsen begyndte som trafikkontrollør i Korsør, derefter



Stationsforstander Alfred B. Knudsen, Glyngøre og hustru Karen, f. Holm

stationsforstander i Avnbøl i Sønderjylland og Glyngøre, hvorfra han tog afsked og flyttede til Sorø.

Skive Folkeblad skrev 13. oktober 1949:

Tidligere stationsforstander i Glyngøre, A. B. Knudsen, er død, 70 aar gammel, paa Amtssygehuset i Slagelse efter en kortvarig sygdom.

Knudsen kom til Glyngøre i 1933 fra Avnbøl i Sønderjylland og tog sin afsked 1946 efter en halvtredsaaarig jernbanetjeneste, udført paa stationer rundt i landet. Overalt var Knudsen, som i Glyngøre, afholdt af befolkningen for sit gode humør og ikke mindst for sin tjenstvillighed overfor alle, han kom i berøring med, det være sig som stationsforstander eller som post-ekspeditør.

Børn:

1a Johan Knudsen.

1b Ellen Margrethe Knudsen.

1a Johan Knudsen, f. 18. august 1904, gift 13. september 1931 med Ellen Christine Hansen, f. 1. januar 1908, datter af uddeler Aug. Hansen og hustru Gertrud. Johan Knudsen er uddeler i Store Merløse.

Børn:

1a1 Mogens Knudsen, f. 18. juli 1934.

1a2 Henning Knudsen, f. 1. marts 1940. Handelslærling.

1a1 Mogens Knudsen, f. 18. juli 1934, lærer i Dragør, gift 14. oktober 1956 med Inge Wesenberg-Lund.

1b Ellen Margrethe Knudsen, f. 29. juli 1908. Ugift. Kontorassistent ved D.S.B.

4 Anton Pedersen Holm, f. 22. april 1888, død september 1939 i Seattle, Washington, U.S.A. Gift I 1912 med Mabel Jensen, f. ca. 1890 i Omaha, Nebraska, datter af Andrew Jensen og hustru Anna Lindberg. Ægteskabet opløst 1919. Gift II 26. aug. 1926 i Seattle, Washington, med Isabella Cheatwood.

Anton Pedersen Holm udvandrede til Amerika 1906 og arbejdede først i nogle aar for sin onkel Anton Thomsen, der havde kødforretning i Omaha, og var senere beskæftiget ved samme arbejde i Seattle, Washington.

Mabel Jensen blev senere gift med Marvin E. Burns, der døde i december 1957, og bor nu i Hollywood i Californien.

Børn i I ægteskab:

4a Dora Leona Holm.

Ingen børn i II ægteskab.

4a Dora Leona Holm, f. 24. september 1913, gift 19. oktober 1943 med Alex Arndt.

5 Johanne Pedersen Holm f. 24. januar 1892, gift 10. juni 1939 med snedkermester Axel Svensson, Hvén, Sverrig, f. 1. november 1888, søn af fisker Sven Hansson og hustru Anna. Ingen børn.

7 Elna Pedersen Holm, f. 28. april 1897, død 18. november 1955, gift 1923 med tjener Kaj Hansen fra Svendborg. Ingen børn.

F Anton Thomsen, f. 15. januar 1867, død 2. december 1948. Gift I 6. september 1888 med Karen Mortensen, f. i Danmark 24. januar 1866, død 8. januar 1943. Gift II med Alice Smith. — Ingen børn i 2. ægteskab.

Anton Thomsen rejste til Amerika omkring 1890 og havde i mange aar kødforretning i Omaha.



Anton Thomsen og hustru Alice



Elna Hansen, f. Holm

Da hans broders, Lars Thomsens børn efter faderens død kom til Amerika, aabnede han sit hjem for dem, og de unge emigranter paaskønnede det i høj grad.

Børn i I ægteskab:

- 1 Anna Thomsen.
- 2 Martha Thomsen.
- 3 Elna Thomsen.
- 4 Verna Thomsen.

1 Anna Thomsen, f. 19. marts 1890,



Leo R. Diers og hustru Martha, f. Thomsen
og datteren Helene

gift 5. januar 1933 med Dee
L a n c e. Ingen børn. Bor i Long
Beach, California.

- 2 Martha Thomsen, f. 27.
november 1891, død 24. juli 1956.
Gift 8. oktober 1913 med Leo
R. Diers, f. 12. november 1893
i Logan, Nebraska.

Leo R. Diers oparbejdede et bog-
trykkeri i Seattle, Washington, hvor
han bl. a. lavede tryksager for for-
retninger o lign.

Leo R. Diers er senere gift igen.
Martha Thomsen blev 1956 syg
og kom paa et sanatorium i Victoria
paa een Vancouver ved Canadas
Stillehavskyst, men døde her samme
aar.

Børn:

- 2a Leo R. Diers.
2b Paul R. Diers.

- 2c Glenn A. Diers.
2d Helen Irene Diers.

Alle 3 sønner var med i anden verdenskrig.

- 2a Leo R. Diers, f. 5. januar 1915, gift med Marna Taggert.
Har sammen med broderen Glenn en bogbinderforretning i Seattle.

Børn:

- 2a1 Marna Lee Diers, f. 21. september 1938.
2a2 Beverley Diers, f. 16. maj 1941.

- 2b Paul A. Diers, f. 27. juli 1917, gift 1. juni 1945 med Ivy
Willis, som han, som soldat i 2. verdenskrig, traf i Australien.
Revisor i en tømmerhandel i Seattle.

Børn:

- 2b1 Lynette Ann Diers, f. 22. februar 1948.
2b2 Gregory Willis Diers, f. 5. april 1949.

- 2c Glenn A. Diers, f. 25. januar 1919, gift 21. september 1941
med Ruth Olsen.

Børn:

- 2c1 Thomas Bruce Diers, f. 22. september 1947.
2c2 Donald Glenn Diers, f. 22. april 1952.
2c3 Frederick C. Diers, f. 14. august 1953.

- 2d Helen Irene Diers, f. 21. februar 1922, gift 14. december
1946 med Vernon R. Mick.

Børn:

- 2d1 Marilyn Jean Mick, f. 26. december 1947.
2d2 Patricia Lynn Mick, f. 2. november 1949.

- 3 Elna Thomsen, f. 1. juni 1893, gift 5. januar 1922 med Harry S. Pickard, f. 13. marts 1889. Bor i Santa Ana, Californien.

Ingen børn.

Harry S. Pickard var med i 1. verdenskrig og blev haardt saaret i Frankrig. Lange hospitalsophold fulgte efter, og i mange aar har han kørt i rullestol. Nu regnskabsfører for to bygmestre. Trods den haarde skæbne har baade han og hans kone haft en evne til at se livet fra den lyse side, saa de er afholdt af baade familien og andre, der kender dem, fordi alle kan lære noget af dem — fortælles der i en omtale af dem.

- 4 Verna Thomsen, f. 15. maj 1901, død 14. november 1949. Ugift.

- III Christen Pedersen, f. 1836. Slagtermester i Hobro, hvor han boede til sin død, men hverken hans eller hans hustru Jensignes dødsdag kendes.

- IV Anne Kathrine Pedersen, f. 4. maj 1837, død 22. januar 1919. Gift 9. juni 1859 med træskomand Andreas Laursen, Stjær, f. 18. november 1828, død 17. maj 1916.

Efter sine forældre arvede Andreas Laursen den lille ejendom paa Stjær mark, »Kragelund«, som bestod af et forfaldent hus og 6 tdr. land, hvoraf en stor part henlaa i krat og mosehuller og tillige var overstrøet med en mængde vældig store sten. Men Andreas Laursen tog paa at grundforbedre marken. Krattet blev ryddet, mosehullerne fyldte og stenene sænkede i jorden; derefter blev hele marken gravet med spade og først nu var den overalt tjenlig til dyrkning. Hele dette arbejde udførte Andreas Laursen selv.

Børn:

A Ane Marie Laursen.

B Johannes Laursen.

7 børn døde, før de blev voksne.

- A Ane Marie Laursen, f. 24. maj 1861, død 18. juli 1941, gift 21. november 1890 med Hans Rasmussen, f. i Maderup paa Fyn 24. maj 1862, død 7. maj 1941. Arbejdsmand i Aarhus.

Far og mor havde fra ungdommen valgt at tjente Herren, og de deltog i menighedsarbejdet hele deres liv. Far var med i K.F.U.M. fra starten her

i byen. Senere kom han med i søndagsskolearbejdet, og han var trofast; i 45 aar var han søndagsskolelærer og holdt først op, da sygdom tvang ham dertil. Mor var i en ikke ringere tjeneste, nemlig »Forbønnens Tjeneste«. Og det var ikke alene sine egne, hun bad for. Hvis det var gaaet et menneske lidt skævt, tog hun det menneske med i sin forbøn.

Far og mor opnaede at holde guldbryllup. Som de fulgtes gennem et langt liv, fulgtes de ogsaa i døden med faa ugers mellemrum. A.L.



Hans og Ane Marie Rasmussen, Aarhus



Pastor Axel Pedersen og hustru Clara, Viby

Børn:

- 1 Clara Andrea Kathrine Rasmussen.
 - 2 Charles Andreas Rasmussen.
 - 3 Marie Magdalene Rasmussen.
 - 4 Anna Cathrine Rasmussen.
- 1 Clara Andrea Cathrine Rasmussen, f. 29. november 1891, død 27. april 1948, gift 22. august 1920 med pastor Axel Peder Pedersen, f. i Glæsborg 3. maj 1888.

Clara og Axel Pedersen rejste 1920 til Nigeria, Vestafrika, som missionærer i Sudanmissionen. Udrejsen, der foregik med skib fra England til Lagos i Guinea-bugten og derfra med jernbane og forskellig flodtransport, varede den gang knap 2½ måned. Deres første opgave var at lære hausasproget, et muhammedanersprog, der bruges

som fællessprog, for at komme i forbindelse med dette områdes mange smaastammer, som ellers taler hver sit sprog.

Kort efter deres ankomst blev Axel Pedersen valgt til at være ledende missionær (konferenceformand) paa missionsmarken, og da han var det hele deres tid derude, betød det, at de boede paa hovedstationen i Numan; og da der ikke i hele landet fandtes noget, der hed hoteller af nogen slags, betød det ogsaa, at hovedstationen var »landevejskro« der paa stedet for missionærer, der havde ærinde dertil, og for mange andre »hvide«, der passerede Numan — og Clara Pedersen var værtinde; det var hun ogsaa, naar missionærerne samledes til halvaarlige møder (konferencer), der ofte varede en hel uge.

Clara Pedersen overkom meget andet. Hun førte hovedregnskabet for missionsmarken. Hun oprettede et depot af de mest nødvendige papirvarer og skolebøger. Hun hjalp til paa hospitalet, naar det kneb med personale. Hun ledede en søndagsskole paa stationen. Hun begyndte arbejde blandt gifte kvinder, kaldte det K.F.U.K.; endvidere havde hun daabsforberedelse med kvinder, der ønskede at blive kristne.

1929 blev Clara Pedersen syg. I området fandtes kun 2 læger; den fjernest boende (200 km) var en dygtig amerikansk læge, men han havde selv henbrud, og da det var i regntiden, var det umuligt at køre i bil, saa han kunne ikke tilkaldes. Den nærmestboende (65 km) var en ung og uerfaren engelsk regeringslæge. Han kunne ikke finde ud af sygdommen, opgav og sendte Clara Pedersen med dampen 700 km til nærmeste hospital med læge. Sygdommen viste sig at være Tyfus med mange alvorlige komplikationer paa grund af forkert behandling. Mange maaneders sygeleje fulgte efter, men Clara Pedersen stod det igennem efter at have været en tur i Danmark for at samle kræfter. Endnu to ture gjorde de til missionsmarken, men da de i 1937 forberedte sig paa at rejse ud for syvende gang, sagde

lægerne nej til Clara Pedersen; det var et haardt slag for begge, men de maatte blive hjemme.

I de følgende aar skrev Clara Pedersen flere friske og livfulde bøger om sine oplevelser i Afrika. I 1937 udkom »15 aar ved Benuefloden«; andet oplag 1951. I 1939 kom »Ægte sort«, i 1940 »Rahillu« og i 1941 »Sorte Sam«, alle er de udsolgte.

1940 blev Axel Pedersen residerende kapellan i Viby, og her ventede der Clara Pedersen nye opgaver, bl. a. som formand for en damekomité, der blev dannet i anledning af opførelsen af en ny kirke i Kongsvang.

Ogsaa udenfor sognet blev der kaldt paa Clara Pedersen; hun var saaledes formand for Aarhus-Skanderborg kredsen af K.F.U.M. og K., paa det tidspunkt Danmarks eneste kvindelige formand i en saadan bestyrelse. Da hun havde en frisk og fængslende maade at fortælle paa, blev hun ogsaa ofte kaldt ud til møder for Sudanmissionen, hvor hun fortalte om sine oplevelser derude og samlede bidrag ind til arbejdet.

I februar 1948 skulle de første fem negerpræster paa den danske missionsmark i Afrika ordineres. Sudanmissionens bestyrelse mente, det var en saa vigtig begivenhed, at man ville have en herhjemme fra til at rejse ud og bringe de fem og menigheden derude en hilsen fra menigheden herhjemme. Man bad Axel Pedersen rejse; han havde kendt de fem fra de var drenge. Clara Pedersen skulle rejse med, men dagen før afrejsen fra Kastrop, meddeltes det, at valuta til hendes billet var nægtet. Det var et slag for hende — og en stor skuffelse for hendes venner i Afrika.

Axel Pedersen skulle naa hjem til fest paa sin 60 aars fødselsdag den 3. maj. Hans hustru traf forberedelser til en virkelig fest. Den 22. april blev hun syg og kom paa hospitalet; den 27. døde hun. Axel Pedersen fik brev om det, da han den 30. kom til London. I stedet for fødselsdagsfest den 3. maj blev der begravelse.

Ingen børn.

- 2 Charles Andreas Rasmussen, f. 5. januar 1894, død 30. december 1951. Gift med Anna Theodora Kruse. Overpostbud i Aarhus.

Børn:

- 2a Knud Axel Kruse Rasmussen.
2b Clara Elisabeth Kruse Rasmussen.
2c Tove Kruse Rasmussen.

- 2a Knud Axel Kruse Rasmussen, f. 23. december 1920, eks-pedient. Gift 27. juli 1944 i Aarhus med Edith Rasmussen, f. 14. oktober 1919, datter af gaardejer Rasmus Rasmussen, Hvorslev.

Børn:

- 2a1 Ole Kruse Rasmussen, f. 18. maj 1945.
2a2 Alice Krista Kruse Rasmussen, f. 2. marts 1947.
2a3 Per Kruse Rasmussen, f. 23. april 1948.

- 2b Clara Elisabeth Kruse Rasmussen, f. 15. april 1922, gift 13. december 1947 med ingeniør Marius Pleman, f. 30. marts 1924, søn af smedemester H. V. Jensen, Aarhus.

Børn:

- 2b1 Frank Erling Pleman, f. 3. marts 1949.
2b2 Jonna Pleman, f. 21. maj 1953.

- 2c Tove Kruse Rasmussen, f. 13. februar 1929. Ugift.

- 3 Marie Magdalene Rasmussen, f. 20. juni 1896, gift med købmand Ejnar Kjær, Aarhus.



Johannes Laursen, Aarhus



Anne Mette Laursen, f. Enevoldsen

- 4 Anna Cathrine Rasmussen, f. 28. marts 1898, gift 20. august 1922 med snedkermester Peter Jacob Koch Lauritzen, Aarhus, f. 28. februar 1898.

Børn:

- 4a Anna Marie Koch Lauritzen, f. 9. september 1924, gift 29. marts 1947 med diakon, fritidshjemsleder Christian Sørensen, f. 10. januar 1920.

Børn:

- 4a1 Jørgen Peter Koch Sørensen, f. i Søborg 16. december 1948.
4a2 Claus Christian Koch Sørensen, f. i Søborg 4. december 1950.

- B Johannes Laursen, f. 24. april 1867, død 2. oktober 1942. Gift 15. maj 1891 med Anne Mette Enevoldsen, f. 17. juni 1866, død 25. maj 1924.

Johannes Laursen var i 50 aar tømmerformand hos tømmermester Arnof Thomsen, Aarhus, og har som saadan ledet flere store, betydningsfulde arbejder; han var en samvittighedsfuld og pligtopfyldende haandværker af den gamle type.

J. L. og hans kone tilhørte »Det danske Missionsforbund«, og J. L. var i 35 aar formand for menigheden i Aarhus, hvor baade han og hans kone øvede en stor og nidkær gerning.

Børn:

- 1 Debora Kathrine Laursen, f. 30. april 1892, død 13. maj 1908.
 - 2 Lydia Andrea Laursen.
 - 3 Anna Laursen.
- 2 Lydia Andrea Laursen, f. 8. juni 1894, gift 2. juli 1917 med overtjener Richard Petersen, Vejle, f. 25 maj 1891.
Richardt Petersen havde 1932 til 1947 hotel »Aalborg«, Thisted, i forpagtning, og havde derefter hotel »Skandinavien« i Aarhus i 5 aar.

Børn:

- 1a Ruth Petersen, f. 28. maj 1919, gift 30. december 1944 med civilingeniør E. Kjær, f. 13. august 1915.

E. Kjær bor i Taulov og driver selvstændig entreprenørforretning.

Børn:

- 1a1 Sven Richard Kjær, f. 20. februar 1946.

- 3 Anna Laursen, f. 10. september 1897, gift 18. november 1933 med maskinarbejder Johannes T. C. M. Thomsen, f. 8. juli 1886, død 21. marts 1957, søn af karetmager Chr. Thomsen.

Børn:

- 3a Lydia Ploug Thomsen, f. 18. december 1934, gift 20. april 1957 med kontorassistent Johannes Bruhn Jensen, søn af skotøjshandler J. P. Jensen, Grindsted.

Børn:

- 3a1 Thorkild Bruhn Jensen, f. 10. august 1958.

- V Hanne Frederikke Pedersen, f. i Jexen 10. marts 1839, død i Aarhus 11. april 1916, gift med møbelhandler Rasmus Jensen af Enslev, Kolt sogn, f. 14. maj 1834, død 17. august 1893, søn af gaardejer Jens Rasmussen.

Rasmus Jensen havde i en aarrække restauration paa hjørnet af Frederiksgade og Østergade, Aarhus, senere møbelforretning paa Volden.

Børn:

- A Kirsten Jensen.
B Jens Peter Jensen.
C Robert Jensen.
D Johannes Jensen, skibstømrer, død i San Francisco 1938.
E Emil Jensen, død.
F Augusta Jensen.
G Olga Jensen.
H Carl Georg Jensen, navneforandring til Hersing.

- A Kirsten Jensen, f. 3. november 1860, død 21. oktober 1921, gift med overbanemester Hansen, Aarhus, f. 27. juli 1850, død ca. 1931. Ingen børn.

- B Jens Peter Jensen, f. 4. august 1862, død 22. maj 1928, gift i Californien med Ella Heüer, f. 31. december 1868, død i Aarhus 26. august 1951, datter af juveler Heüer, Hannover.

Jens Peter Jensen udvandrede til Californien ca. 18 aar gammel, indtraadte i armeen og avancerede til premierløjtnant. Rejste til Aarhus 1902 og grundlagde »Aarhus By- og Løndmandskontor«, der blev en stor og velanskreven virksomhed. Ejede ejendommen Ryesgade 18; senere herregaarden »Voergaard« i Bælum.

Børn:

- 1 Herman Cleveland Jensen.
2 Harry Grovers Jensen.



Ejendomsmægler J. P. Jensen, Aarhus



Ella Jensen, f. Heüer

- 3 Thorvald Jensen, f. 1894, udvandrede.
- 4 Olga Jensen, gift Ritter, dr. dent., N. J., U.S.A.
- 5 Ellida Jensen, bor hos søsteren Olga Ritter.

1 Herman Cleveland Jensen, f. i Californien 1888, død i New-Jersey 21. februar 1958 ramt af hjerteslag.

Herman Cleveland Jensen blev som veteran fra 1. verdenskrig begravet med »Military honers« af »the Funeral home«. Kisten var draperet med »Star and Stripes«, og 6 soldater affyrede 3 skud over graven paa kirkegaarden, der kun er beregnet for veteraner og deres enker.

Efter 1. verdenskrig var H. C. J. funktionær ved Columbia Universitet i New York, og han havde før krigen forskellige stillinger ved skibsfarten og havde besøgt saa godt som alle verdensdele. Har børn, der er bosat i U.S.A. H. G.

2 Harry Grovers Jensen, nu Grovers, f. i Californien 1891.

H. Grovers er statseksam. ejendomsmægler i Aarhus fra 1918. Har oparbejdet en betydelig og landskendt ejendomsmæglerforretning; er medstifter af Aarhus- og Skanderborg amters ejendomsmæglerforening og kendt blandt fagfolk som en højt anskreven organisationsmand. Er indehaver af Forlaget for Faglitteratur for Ejendomsmæglere og forfatter til mange af artiklerne i fagbladet. H. Grovers er bestyrelsesmedlem i »Dansk Amerikansk Klub«, Aarhus, og sideordnet hermed leder og grundlægger af arbejdet for »Dansk Presse- og Litteraturspredning i Udlandet« specielt i Canada og U.S.A., et arbejde, der sigter mod bevarelsen af det danske sprog blandt udvandrede. Bor »Axelhus«, Klostergade 23, Aarhus.



Herman Cleveland Jensen

Børn:

2a Preben Grovers (Gross).

2b Lillian Grovers.

2a Preben Grovers. Navneforandring til Gross, f. 29. august 1920, gift I med tegnerske Ely Gross, f. 24. september 1919, datter af farmer E. W. Auchenberg og hustru Esther f. Jørgensen, København. Gift II med Inge Andersen, f. 28. juli 1936, datter af skræder Carlo Nybo Andersen og hustru Ellen Margrethe f. Pedersen, Aabyhøj. Preben Gross er ansat som tegner paa Naturhistorisk Museum i Aarhus. Inge Gross er seminarieelev.

Børn i I ægteskab:

2a1 Benno Gross, f. 18. december 1940. Reproduktionsfotograf ved Berlingske klicheanstalt.

Børn i II ægteskab:

2a2 Steffen Gross, f. 23. februar 1956.

2b Lillian Grovers, f. 29. juni 1942. Fotografelev.

C Robert Jensen udvandrede i en ung alder til Amerika, hvor han havde skotøjsforretning i Californien. Gift. En søn, Raymond, bor i Amerika.

F Augusta Jensen udvandrede i en ung alder til Amerika, gift med Meiner, ansat ved et filmsselskab, bosiddende i Los Angeles, Californien. To sønner er ingeniører.

G Olga Jensen, f. 20. december 1878, død, gift 18. februar 1905 med Otto Allin, søn af domorganist Allin, f. 18. februar 1878. Orgelfabrikant i København.

Børn:

1 Arthur Frederik Allin, f. 10. maj 1912.

2 Else Johanne Allin, f. 26. juli 1913.

3 Alfred Georg Allin, f. 21. juli 1916.

4 Thorvald Erik Bent Allin, f. 3. december 1918.

H Carl Georg Hersing, f. 23. februar 1883, gift 7. februar 1911 med Birgitte Bøgendal, f. 28. juni 1887, datter af stadsfæstemand Bøgendal, Aarhus. Bopæl Aarhus.

Børn:

1 Knud Hersing, f. 6. juni 1911.

2 Lilly Hersing, f. 9. juni 1912.

3 Grethe Hersing, f. 6. marts 1915.

VI Else Kristine Pedersen, f. i Jexen 25. juni 1840, død i København 1923. Gift Larsen. Havde 4 børn, hvoraf en søn i 1926, da den første slægtsbog udkom, boede i Frederikshavn, og en datter i Amerika. Boede i Seest ved Kolding.

VII Ane Margrethe Pedersen, f. 14. januar 1842, gift 28. marts 1866 med Rasmus Rasmussen Overgaard, søn af gmd. R. Overgaard, Mesing.

Havde en gaard i Flensted, som de solgte midt i 80erne og rejste til Amerika; den ældste datter var rejst derover i forvejen; hele familien slog sig ned i staten Washington.

Børn:

- A Anne Johanne Overgaard.
- B Anne Marie Overgaard.
- C Peder Overgaard.
- D Rasmus Overgaard.
- E Thomas Overgaard.
- F Ejner Overgaard.

VIII Søren Pedersen, f. 29. april 1843, død ca. 1910. Gift med Rasmine Frederikke Prip, f. 12. marts 1842, død, datter af væver Hans Rasmus Prip og hustru Karen Elisabeth Holm, Skanderup ved Kolding.

Søren Pedersen var med i 1864 som dragon. Var oprindelig fiskehandler i Aarhus; senere vognmand og droschekusk, og havde tilsidst udlejning af baade i Aarhus aa.

Børn:

A Jutta Pedersen, gift med købmand Niels Mønsted af Aarhus.

Børn:

- 1 Ulf Mønsted. Marineflyver. Udvandret til Amerika.
- 2 Harriet Mønsted.
- 3 Gudrun Mønsted.

XI Mariane Pedersen, f. 16. juli 1847, død 19. maj 1909. Gift I 10. august 1874 med Peder Sørensen af Katstrup, f. 28. december 1845, død 29. april 1901. Gift II med Christian Malling Møller, Hvilsted.

Børn:

- A Hansine Kathrine Sørensen.
- B Anne Johanne Margrethe Sørensen.
- C Petrea Sørensen.
- D Karen Marie Sørensen.
- E Peder Ole Sørensen, f. i Laasby 28. januar 1886, død 21. aug. 1912.
- F Rasmus Overgaard Sørensen, f. i Skovby 27. juni 1891, død i Horsens 27. november 1921. Ugift.

A Hansine Kathrine Sørensen, f. i Katstrup 9. februar 1875. Direktrice hos Crome & Goldschmidt, Horsens, i 30 aar, død 11. november 1944.

Børn:

1 Mathilde Sørensen, f. i Horsens, 5. september 1899. Trikotagevæverske i Horsens. Bopæl: Fredensgade 5, Horsens.

B Anne Johanne Margrethe Sørensen, f. i Taastrup, Jylland, 15. juni 1877, død i Horsens 5. juni 1937. Husholderske hos søsteren Hansine.



Fra venstre: Hansine Sørensen. Anne Johanne Sørensen. Petra Blach, f. Sørensen.
Karen Bech, f. Sørensen

- C Petra Sørensen, f. i Adslev 15. april 1880, død i Horsens 29. februar 1952, gift 21. november 1909 med arbejdsm. Frederik Laurids Blach fra Helgenæs, f. 9. januar 1877, død i Horsens 15. november 1930.

Børn:

- 1 Zippora Blach, f. 5. februar 1911, død 17. december 1923.

- D Karen Marie Sørensen, f. i Adslev 18. juli 1882, død i Odense 2. juli 1947, gift I i Horsens med arbejdsmand Christen Hansen, f. i Otterup, Fyn, 26. juli 1875, død i Horsens 18. januar 1917. Gift II med arbejdsmand Mads Hansen Bech, f. 4. april 1877 Bor Aldersrenteboligen i Odense.

Børn af I ægteskab:

- 1 Helga Hansen, f. i Tarm 12. februar 1902. Opvokset hos overbanemester Hansen, Aarhus. Død august 1947. Var uddannet sygeplejerske.
- 2 Hans Jørgen Hansen, f. i Horsens 13. oktober 1904, gift 1. oktober 1930 med Ketty Hansen, f. 25. oktober 1906, datter af forvalter Valdemar Hansen.

Hans Jørgen Hansen er uddannet maskinarbejder ved Th. B. Thrige, Odense. Ansat i samme firma.

Børn:

- 2a Anthony Finn Hansen, f. 3. december 1937. Uddannet som købmand. Nu soldat i Gaza.



Inger og Theodor Jensen, Aabyhøj

- B Peter Christensen Tolboe.
- C Ane Johanne Petrine Christensen Tolboe.
- D Valdemar Christensen Tolboe.
- E Rudolf Helenius Christensen Tolboe.

A Inger Johanne Thomassine Christensen Tolboe, f. i Jexen 17. april 1873, gift med Theodor Markus Wilhelm Jensen, f. 5. august 1871.

Portner paa Frichs fabrikker, boende Aabyhøj, flyttede senere paa grund af sygdom til Brabrand, død 30. maj 1946. Hans enke bor nu hos sin datter Eleonora i Brabrand.

Børn:

1 Eleonora Theodora Gunhilda Dorthea Jensen, f. i Aarhus 20. august 1897, gift i Aaby ved Hjørring 7. oktober 1917 med grosserer Alfred Jensen, som dengang aftjente sin værnepligt som løjtnant. Alfred Jensen er f. 5. marts 1892 i Sejlstrup sogn. Fra krigens ophør 1918 bosat i Brabrand. Cykle- og Radioforretning en gros.

Børn:

1a Alf Tolboe-Jensen, f. i Aalborg 14. september 1918, død 29. december 1943. Realeksamen 1934. Handelseksamen 1937. Udlært boghandler 1938, indkaldt efter kort ansættelse som bogh. i Randers. Kornet 1940, hjemsendt 1941 fra 6. batl., Viborg. Forlagsrepræsentant til han 13. oktober 1943 blev taget af Gestapo. Henrettet 29. december 1943 efter at have afvist tilbud om at træde i tysk tjeneste.



Alf Tolboe-Jensen, Brabrand

XII Dorthe Kirstine Pedersen, f. 15. september 1849, død 13. febr. 1908, gift 9. marts 1873 med Peder Johan Christensen Tolboe af Mariager, f. 18. sep. 1849, død 1902. Lagerassistent i Aarhus.

Børn:

A Inger Johanne Thomassine Christensen Tolboe.

Under overskriften: »Han døde for et frit Danmark« skrev Aarhus Stiftstidende 29. december 1958:

Cand. oecon. J. B. Feldberg, Skanderborg, der sad i celle i Aarhus arrest sammen med Alf Tolboe Jensen indtil hans henrettelse, mindes den døde kammerat med disse ord:

Den 23. november 1943 holdt den tyske værnemagt krigsret i Oliemøllens bygning i Bruunsgade.

Die Sicherheitspolizei havde frembragt resultater. En række unge danske modstandsfolk, der paa forskellig vis ved sabotage, fremstilling af illegale blade med mere havde arbejdet mod Værnemagten, var i løbet af efteraaret blevet arresteret af det tyske politi, og tyskerne mente nu, at tiden var moden til en proces, der skulle vise die dumme Dänen, at det tyske folk ikke tillod nogen form

for modstand mod rigets krigsanstrengelser. Det var en graa og kold novembermorgen, og endnu før det blev lyst, blev vi kaldt sammen. Vel havde vi vænnet os til en del under fængselsopholdet, og det var ikke første gang, at fanger var blevet vækket saa tidligt om morgenen og ført bort, medens de tyske soldaterstøvler rungede i gangene.

Hvad skulle der ske denne gang? Gik turen som tidligere til en tysk koncentrationslejr, eller skulle vi for den krigsret, som gestapofolkene havde hentydet til i den sidste tid.

Det blev den tyske krigsret. Lænkede med haandjern til en granvoksen tysk politisoldat blev vi ført ind i ventende lastvogne og kørt til Bruunsgade.

Der blev — efter en parodi af en retshandling — afsagt en række domme, derunder flere dødsdomme, bl. a. blev Alf Tolboe Jensen dømt til døden.

Efter domsafsigelserne blev vi ført tilbage til Vester Allé, og nogen tid efter blev Alf og jeg anbragt i samme celle.

29. december 1943 blev Alf henrettet.

Vi vil aldrig glemme den storslaaede maade, vore dødsdømte kammerater optraadte paa. Oftest var det dem, der trøstede og opmuntrede de andre. Hver morgen rungede Alfs slagsang i cellen. »De er paa vej, de lyse tider«. Ja, de lyse tider kom, men Alf oplevede det ikke.

Det er svært for en ung mand at skulle dø, og selv til det sidste haabede han paa, at dødsdommen kunne ændres. Men der skete intet, og en morgen kom de og hentede ham. »Nu er det sket«, sagde Alf. Et kort farvel. Alf rankede ryggen og gik ud af cellen, han vidste, at nu skulle han dø.

Hvorfor paany genkalde besættelsetiden og det frygtelige, der skete dengang? Ja, de, der selv var med, glemmer det aldrig, og det er ikke for deres skyld, at f. eks. dette skrives. Men der er vokset en generation op, for hvem besættelsetiden kun er historie.

Der kan vel være grund til at minde ungdommen af i dag om de unge



Alf Tolboe-Jensens mindesten



Gunhilde Christensen, f. Johansen



Peter Christensen Tolboe, Norge

mænd paa samme alder, der for 15 aar siden kæmpede og døde, overbevist om, at de ved deres kamp var med til at vinde den sejr, der var nødvendig, for at næste generation kunne vokse op i et frit land.

To mindstene er rejst i Brabrand. Een af 10. batl. soldaterforening, den anden i anlægget ved søen af en komité af brabrandborgere.

- B** Peter Christensen Tolboe, f. i Aarhus 29. april 1876, død 30. august 1946, gift i Porsgrunn, Norge, 12. oktober 1899 med Gunhilde Johansen, f. i Porsgrunn 12. oktober 1876, datter af maskinchef Johan Halvorsen fra Fossum og hustru Ane Jukås fra Hitterdal, Telemarken.

P. Chr. Tolboe er uddannet gartner og drog 1895 til Norge. Efter forskellige stillinger hos private ansat ved Oslo kommune 1921, købte gaarden »Svenskerud« ved Oslo, hvor han drev handelsgartneri. Begravedes paa Nordstrand kirkegaard, som han selv havde anlagt.

Børn:

- 1 Rudolf Johan Christensen Tolboe.
 - 2 Agnes Kathinka Christensen Tolboe.
 - 3 Valdemar Christensen Tolboe.
- 1 Rudolf Johan Christensen Tolboe, f. i Porsgrunn, 27. september 1900, gift 4. oktober 1947 med Erikka Lie, f. 23. november 1899, datter af gaardbruker Ingv. Lie, Lier pr. Drammen.
Ingen børn.
R. J. C. T. er kontorchef ved Dalen-Portlands cementkontor, Oslo.
 - 2 Agnes Kathinka Christensen Tolboe, f. i Porsgrunn, 10. marts 1904, gift 17. juli 1939 med tjener Knud Franck, f. i København 1. april 1902, søn af dampskibsrestauratør Holger Franck og hustru Laurine f. Hoffmann, Frederikshavn. Ingen børn.
 - 3 Valdemar Christensen Tolboe, f. 9. oktober 1905 i Porsgrunn, gift 18. april 1936 med Astrid Thoresen, f. 2. marts 1908, datter af jernbaneformand Johan Thoresen, Oslo.
V. C. T. er ekspeditør i Oslo.

Børn:

- 3a Petter Tolboe, f. 22.
december 1944 i Oslo.

- C Ane Johanne Petrine Christensen Tolboe, f. i Aarhus 28. marts 1878, død 28. marts 1954, gift med Axel Steen Blicher Pedersen, f. i Ormslev 27. januar 1877, død 28. april 1948.



Axel Steen Blicher Petersen og hustru
Ane Johanne, f. Tolboe, Aarhus

Axel Steen Blicher Pedersen var uddannet skomager og havde sit eget værksted i Aarhus 1893—1908, derefter i Stilling. Ansat ved Aarhus belysningsvæsen i 33 aar, begyndende som lygtetænder. Far avancerede hurtigt paa grund af sin tilforlædighed og pligt troskab. Fast ansat fra 1912. Han kunne 1908 købe det lille hus, Randersvej 84. Familien voksede, og vi havde »Bedste« boende, for, om pladsforholdene var smaa, var hjerterummet til gengæld stort, og vore forældre var aldrig bedre tilpas, end naar vi alle kunne samles.

I vort hjem herskede altid god tone og forstaaelse, og vi lærte at have ansvars- og pligtfølelse. Far og mor var vore bedste eksempler. De var utrolig meget for hinanden og var i vide kredse kendt som gode, ansvarsbevidste mennesker. Far beklædte flere tillidshverv indenfor fagforening, grundejerforening og afholdsbevægelsen.

E. K.

Børn:

- 1 Axel Børge Falck Pedersen.
- 2 Elvira Catinca Franciska Pedersen.
- 3 Kaj Steen Blicher Pedersen.
- 4 Lilly Thora Miranda Pedersen.
- 5 Ninna Kirstine Pedersen.
- 6 Rudolf Steen Blicher Pedersen.
- 7 Johannes Steen Blicher Pedersen.
- 8 Leo Arne Steen Blicher Pedersen.

- 1 Axel Børge Falck Pedersen, f. i Aarhus 11. december 1899, gift 4. aug. 1923 med Gerda Marie Rasmussen, f. 30. december 1898, datter af afd. maskinarb. Fr. Rasmussen, Aarhus.
Axel B. F. Pedersen er ansat ved Aarhus belysningsvæsen fra 1927. Bor i barndomshjemmet Randersvej 84.

Børn:

- 1a Edith Gurli Pedersen, f. 28. december 1925, gift med buntmager Torben Jørgen Emil Lund Jørgensen, f. 3. marts 1924, søn af buntmager Lund Jørgensen, Vejle. Bopæl i Vejle.

Børn:

- 1a1 Jørgen Lund Jørgensen, f. i Vejle 23. marts 1951.
1a2 Karsten Lund Jørgensen, f. i Vejle 14. februar 1956.
- 2 Elvira Catinca Franciska Pedersen, f. 10. januar 1902,



Elvira Kondrup, f. Pedersen



Elektriker H. A. Kondrup. Aarhus

gift med Henry Alexius Kondrup, f. 1903, død 4. august 1941. Var elektriker ved D.S.B. i Aarhus.

Elvira C. F. Kondrup er uddannet damefrisørinde og har arbejdet selvstændigt i 28 aar.

Børn:

- 2a Lissie Inger Johanne Kondrup, f. 29. maj 1921, gift med Kjeld Møller, f. 22. oktober 1922, søn af købmand P. A. Møller, Riiskov.

Kjeld Møller er inkassator ved »Nye Danske af 1864«.

Børn:

- 2a1 Birger Møller, f. 17. marts 1945.

- 3 Kaj Steen Blicher Pedersen, f. 5. september 1904, gift med Jenny Marie Sofie, f. 12. marts 1905, datter af pens. vejmand J. Jensen.

Kaj Steen Blicher Pedersen er fra 1937 ansat som skolebetjent ved Skovvangskolen, Aarhus.

Børn:

- 3a Werner Steen Blicher Pedersen, f. 11. juli 1933, gift med Elisa Alexandra Rasmussen, f. 21. november 1934.

Werner Steen Blicher Pedersen er kontorassistent paa Aarhus Socialkontor.

Børn:

- 3a1 Helle Blicher Pedersen, f. 7. september 1957.

- 4 Lilly Thora Miranda Pedersen, f. 18. september 1906, gift med Willy Frank Søgaard Rasmussen, f. 1. marts 1905, søn af afd. fiskehandler Rasmussen, Aarhus.

Willy Frank Søgaard Rasmussen er elektriker ved D.S.B., Aarhus.

Børn:

- 4a Henning Søgaard Rasmussen, f. i Fredericia 7. juni 1937. Uddannet værktøjsmager og arbejder som saadan i Aarhus.

- 5 Ninna Kirstine Pedersen, f. 25. marts 1909, død 8. september 1955, gift Frahmé.

Børn:

- 5a Henny Jonna Frahmé, f. 22. august 1934, gift med arbejdsmand Poul Fritz Jensen, f. 23. marts 1935. Bosat i Kbhvn.

Børn:

- 5a1 Niels Heinrich Jensen, f. 28. maj 1957.

- 6 Rudolf Steen Blicher Pedersen, f. 28. juli 1912, gift m. Annemarie, f. i Flensborg 28. aug. 1912, datter af Edmand Marke Koplens og Frida Gatz.

Rudolf Steen Blicher Pedersen er kirkebetjent ved Christianskirken i Aarhus fra januar 1938.

Børn:

- 6a Arne Steen Blicher Pedersen, f. 1. juni 1941.
6b Jette Birgit Pedersen, f. 29. juni 1944.

- 7 Johannes Steen Blicher Pedersen, f. 17. januar 1915, gift med Karen Marie, f. 10. august 1917, datter af pensionist Søndergaard Rasmussen, Aarhus.

Ansæt fra 1946 ved belysningsvæsenet, Aarhus.

Børn:

- 7a Leif Steen Blicher Pedersen, f. 17. januar 1941.
Uddanner sig som autoelektromekaniker.



Ninna Frahmé, f. Pedersen



Valdemar Christensen Tolboe

- 8 Leo Arne Steen Blicher Pedersen f. 31. maj 1917, gift med Jonna Edith, f. 7. oktober 1919, datter af togfører I. P. Pedersen.

Leo Arne Steen Blicher Pedersen er ansat som montør ved Aarhus belysningsvæsen fra 1949. Var tidligere hos »Frich« og »Ceres«.

Børn:

- 8a Birthe Joan Pedersen, f. 30. oktober 1944.

- D Valdemar Christensen Tolboe, f. i Aarhus 20. maj 1880, død 23. maj 1951, gift med Inger Helene Josefine Christine Marie Jensen, f. i Aarhus 31. august 1878, død 15. december 1934.

Valdemar Christensen Tolboe var tapetserer og dekoratør i Aarhus. Opfinder af lyssignaler og nødbremse for automobiler. (Patent udtaget 1917).

Børn:

- 1 Ludvig Ingemann Christensen Tolboe.
- 2 Kathinka Sylvia Christensen Tolboe.

- 1 Ludvig Ingemann Christensen Tolboe, f. i Aarhus 16. januar 1898, død 18. april 1955, gift med Marie Kathrine Poulsen, død 22. marts 1921.
Ludvig I. Christensen Tolboe var maskinarbejder ved D.S.B., Aarhus.

Børn:

- 1a Knud Freddy Christensen Tolboe, f. 27. maj 1924, gift 5. marts 1949 i Kjærum, Fyn, med Erna Christiansen, f. 16. december 1924.
Knud Freddy Christensen Tolboe er løjtnant af Reserven. Reklamechef. Bopæl Horsevænget 242, Vanløse.

Børn:

- 1a1 Larsen Christensen Tolboe, f. 12. juli 1951.
- 1a2 Michael Christensen Tolboe, f. 13. juli 1954.

- 2 Kathinka Sylvia Christensen Tolboe, f. i Aarhus 21. febr. 1915, gift 29. april 1937 med mekaniker Herman Karl Kasper Nielsen, f. 13. april 1899, død 29. juni 1956.
Kathinka Sylvia Christensen Tolboe bor i Kolding.

Børn:

- 2a Werner Herman Nielsen.
- 2b Grethe Elisabeth Nielsen.
- 2c Inger Sylvia Nielsen, f. 16. marts 1941, husassistent.
- 2d Elinor Nielsen, f. 21. oktober 1942, husassistent.
- 2e Lisbeth Nielsen, f. 5. oktober 1945.
- 2f Preben Nielsen, f. 12. april 1948.

- 2a Werner Herman Nielsen, f. 15. marts 1938, gift med Hanne Lis, f. Hansen.

- 2b Grethe Elisabeth Nielsen, f. 22. september 1939, gift med matros Vagn Aage Hansen, f. 14. oktober 1935.
Bopæl: Jerlevmark pr. Vejle.

Børn:

- 2b1 Susanne Elisabeth Hansen, f. 15. juni 1958 i Kolding.

- XIV Johannes Pedersen, f. 24. maj 1853, død ca. 1904, gift med Dorthea Elisabeth Andersen af Kristrup ved Randers, f. 11. marts 1850.

Slagtermester i Randers og Aarhus; senere i København, hvor han tillige havde en betydelig virksomhed som kreaturkommissionær.

Børn:

- A Johannes Georg Valdemar Pedersen.
- B Agnes Cornelia Elisabeth Pedersen.
- C Alma Clothilda Pedersen.
- D Othenius Wilfred Pedersen.

Af 11 børn naaede kun de fire den voksne alder.

- A Johannes Georg Valdemar Pedersen, f. 19. juni 1876, gift 24. april 1904 med Jensine Kjølhede, f. 10. november 1880, datter af styrmand Kjølhede, Odense.
Slagtermester i København.
Børn:
1 Else Kjølhede Pedersen.
2 Gudrun Kjølhede Pedersen, f. 11. november 1911.
- 1 Else Kjølhede Pedersen, f. 14. januar 1907, gift 14 juni 1931 med disponent Carl Vilh. Hansen, søn af snedkermester Hansen og hustru Annine, Roskilde.
- C Alma Clothilda Pedersen, f. 29. marts 1884, gift 1902 med sporvognskonduktør Bech Mikkelsen, København.
Ægteskabet opløst.
Børn:
1 Hedvig Johanne Elisabeth Mikkelsen, gift 13. november 1925 med repræsentant Vilh. Jensen, København, f. 27. juli 1898.
Børn:
1a Jørgen Vilhelm Jensen, f. 19. oktober 1924.
- D Othenius Wilfred Pedersen, f. 15. december 1886, gift med Astrid Mathiesen, datter af smed Mathiesen, København.
O. W. P. emigrerede, hvorefter ægteskabet blev opløst.
Børn:
1 Iris Pedersen, f. 19. september 1909.

RASMUSSEN-GRENEN FRA JEXEN KRO

- BB Rasmus Sørensen, f. 23. november 1814, død 9. januar 1865. Gift I foraar 1840 med enke Ane Marie Andersdatter af Jexen; gift II oktober 1842 med Ane Kathrine Pedersdatter, f. 25. marts 1822, død 22. februar 1906, datter af gmd. Peder Mikkelsen og hustru Birgitte af Fregerslev.
Ejede fra 1840 en gaard i Stilling, som han 1846 ombyttede med Jexen kro, som den gang ejedes af Rasmus Pedersen, stamfaderen til Rasmussen-slægten. Jexen kro har været i slægtens eje lige fra den oprettedes til faa aar før den 1913 blev nedlagt.
Børn i I ægteskab:
I Rasmine Rasmussen.
Børn i II ægteskab:
II Søren Rasmussen.
III Ane Marie Rasmussen.
IV Peder Rasmussen.
V Rasmus Rasmussen.



Niels Balle Madsen med familie. Chicago

Børn:

- A Niels Balle Madsen.
- B Inger Madsen.
- C Ane Marie Madsen.

- D Rasmine Kathrine Madsen.
- E Ane Madsen.
- F Rasmus Sørensen Madsen.

- A Niels Balle Madsen, f. 3. februar 1865, død 1943, gift ca. 1891 med Anina Storm, Hjortshøj, død ved en gadeulykke i marts 1928. Rejste omkring 1888 til Amerika og bosatte sig i Chicago, hvor han beskæftigede sig med bygningsarbejde og gadeanlæg (cementbeton).

Børn:

- 1 Minnie Madsen.
- 2 Martin Balle Madsen.
- 3 Carrie (Karen) Madsen.
- 4 Frank Balle Madsen.

- 1 Minnie Madsen, f. 30. august 1892, uddannet som missionær og har fra 1926 til 1958 virket som missionær i Venezuela, Columbia og Bolivia i Sydamerika.
- 2 Martin Balle Madsen, f. 10. februar 1894, gift 1919 med May Jacobsen, f. 2. september 1896. Snedker. Boede mange aar i Miami, nu i Chicago, Ill.

- VI Jens Rasmussen.
- VII Johannes Rasmussen.
- VIII Ane Kathrine Rasmussen.
- IX Niels Møller Rasmussen, f. 18. juni 1859, død som spæd.
- X Ane Birgitte Rasmussen.

- I Rasmine Rasmussen, f. 11. aug. 1841, død 24. maj 1891; gift 29. februar 1864 med gaardejer Mads Nielsen, f. 22. maj 1841, død 18. februar 1890, søn af gmd. Niels Christensen Balle og hustru Inger Andersdatter af Haldum. Havde Mads Nielsens fødegaard i Haldum, som de solgte 1885 og flyttede til Aarhus.

Børn:

- 2a Majorie Madsen.
- 2b Martin Robert Madsen.

2a Majorie Madsen, f. 1. september 1924, gift med Lawrence Vander Schaaf, f. 17. september 1927. Bor i St. Petersburg, Florida.

Børn:

- 2a1 Lawrence Vander Schaaf, f. 13. august 1949.
- 2a2 Candace Lynn Vander Schaaf, f. 4. januar 1953.
- 2a3 Freddy Martin Vander Schaaf, f. 26. december 1955.

2b Martin Robert Madsen, f. 30. december 1926, gift med Lillabelle Peterson, f. 9. december 1927. Statsautoriseret revisor; bor i Evanston, Ill.

Børn:

- 2b1 Linda Jean Madsen, f. 19. marts 1954.

3 Carrie (Karen) Madsen, f. 31. januar 1896, gift med Charles George Agnos, f. 27. marts 1892. Bor i nærheden af Chicago; har indtil fornylig drevet konfitureforretning.

Børn:

- 3a Dorothy Mae Agnos.
- 3b Marian Phoebe Agnos.
- 3c Charles George Agnos, f. 24. juni 1929.

3a Dorothy Mae Agnos, f. 27. april 1923, gift med Albert William Keaton, f. 13. januar 1923.

Børn:

- 3a1 William Richard Keaton, f. 29. september 1955.

3b Marian Phoebe Agnos, f. 5. marts 1927, gift 7. juni 1958 med Theodore A. Skowronek.

4 Frank Balle Madsen, f. 17. september 1897, gift 1946 med Kathleen Hamilton, f. 5. oktober 1901. Bor i Nassau paa Bahama øerne. Beskæftiger sig med entreprenørarbejde, husbygning, havnebygning, vejbygning, bølgebrydere m. m.

B Inger Madsen, f. 9. maj 1867, død i juni 1940. Gift ca. 1894 med farmer Jens Christian Petersen (fra Vendsyssel), død i oktober 1927. Inger Madsen var uddannet som lærerinde; rejste ca. 1891 til Amerika. Boede til sin død i Chicago.



Inger Petersen, f. Madsen

Børn:

- 1 Walter Martin Petersen.
- 2 Ellen Petersen, død som 18-aarig af spansk syge.
- 3 Minnie Petersen.
- 4 Mary Petersen.
- 5 Anna Kathrine Petersen.
- 6 Olga Marie Petersen.

- 1 Walter Petersen, deltog i verdenskrigen som amerikansk marinesoldat og gjorde som saadan 3 ture til Europa. Gift og bosiddende i Chicago.
- 3 Minnie Petersen, f. 16. juli 1899. Malerinde. Gift med Arthur Uhrhammer, som for tiden er ansat ved det amerikanske luftvaaben, og ogsaa er leder af Greers tekniske institut i Chicago. Bosiddende i Chicago.

Børn:

- 3a Marilyn Anne Uhrhammer, f. 15. marts 1931. Lærerinde ved Chicagos skolevæsen. Gift i april 1956 med Jay Christ Erzberger, der er ansat ved U.S.A.s Staal-Corporation. Bosiddende i Chicago.
- 4 Mary Petersen, f. 25. marts 1902. Lærerinde ved Chicagos skolevæsen. Gift 7. oktober 1932 med Carl Harold Peterson, der er forstander for en offentlig skole i Chicago; tillige er han oberst ved den amerikanske hærs ingeniørtropper.

Børn:

- 4a Carol Linnea Peterson, f. 1. december 1939. Har lærerindeeksamen fra Northwestern University, Evanston, Illinois.
- 5 Anna Kathrine Petersen, f. 6. april 1904. Lærerinde ved Chicagos skolevæsen gennem 35 aar.
- 6 Olga Marie Petersen, f. 18. marts 1906. Lærerinde ved Chicagos skolevæsen fra 1927. Gift i april 1934 med E. Franklyn Rowe, som har været ansat ved U.S.A.s postvæsen gennem de sidste 34 aar. Bosiddende i Chicago.

Børn:

- 6a Robert David Rowe.
- 6b James Franklin Rowe.
- 6a Robert David Rowe, f. 28. december 1936. Civilingeniør-eksamen fra Illinois's teknologiske institut.
- 6b James Franklin Rowe, f. 26. januar 1939. Lærereksamen fra »Wilson Junior College« i Chicago.
- C Ane Marie Madsen, f. 28. april 1869, død 26. august 1933, viet i Bering valgmenighedskirke 8. juli 1892 til mejeribestyrer Hans Christian Lauesen, søn af skomager Laue Nielsen og hustru Karen Marie Mikkelsdatter af Haldum, f. 7. maj 1866, død 28. august 1937.



Mejeribestyrer Hans Christian Lauesen, Læsø,
og hustru Ane Marie, f. Madsen

H. Chr. L. kom i mejerilære paa Framlev mejeri 1. maj 1885 hos mejeriejer Laust Andersen. Var elev paa Mellerup højskole 1887—88 og derefter bestyrer af Madebjerggaard fællesmejeri paa Samsø for den kendte Mikkel Søren Holm. Sammen med denne købte han i 1894 Læsø fællesmejeri, som han overtog helt i 1909 og drev for egen regning indtil 1925. Drev desuden i nogle aar ølbryggeri og maltgøreri. 1. maj 1925 solgte han mejeriet til leverandørerne, men fortsatte som bestyrer af mejeriet indtil han i 1927 trak sig tilbage fra gerningen.

H. Chr. L. havde saaledes sit virke paa Læsø i 33 aar. Han var et arbejdsmenneske, der aldrig skaanede sig selv. Herved kom han da ogsaa ind i meget offentligt arbejde, var en overgang medlem af sogneraadet, tog livligt del i alt landbrugsfagligt arbejde, i arbejdet i foredragsforeningen og inden for afholdsbevægelsen og andre samfundsnyttige organisationer. Han læste meget, ejede en stor bogsamling, og havde læst de fleste af sine bøger. Ogsaa det kirkelige arbejde havde hans store interesse, men med sit grundtvigske livssyn havde han svært ved at slutte kontakt med flertallet af øens befolkning, som bekendte sig til Indre Mission. Det var vel nok medvirkende til, at han, da han trak sig tilbage fra mejerigerningen i 1927, rejste fra Læsø og bosatte sig paa sin fødeegn. En anden aarsag var Maries sygdom. Hun havde paadraget sig en meget ondartet leddegigt, der lænkede hende til stolen i mere end 10 aar. Hun bar sine lidelser med stor taalmodighed, der blev ved hendes begravelse sagt, at hendes liv i de senere aar havde været en prædiken. Fra Læsø flyttede de til Ormslev, hvor de havde købt en villa med en stor frugthave, som gav L. fuldt op at gøre. Efter Maries død blev det snart for ensomt for L. i det store hus, saa da kræfterne begyndte at svigte, flyttede han op til datteren Katrine i Kolt, hvor han boede til sin død.

Ane Marie lærte ogsaa mejeri paa Framlev mejeri, var mejerske paa Møens andelsmejeri og i 1891 elev paa Mellerup højskole.

Børn:

- 1 Laurids Lauesen, f. 11. august 1893. Død.
 - 2 Rasmine Kathrine Lauesen.
 - 3 Karen Marie Lauesen.
 - 4 Aage Lauesen.
 - 5 Inga Margrethe Lauesen.
 - 6 Folmer Lauesen.
- 2 Rasmine Kathrine Lauesen, f. 2. maj 1895, viet i Bering valgmenighedskirke 28. april 1925 til gaardejer Hakon Nielsen, søn af gaardejer Peter Nielsen og hustru, »Egetoft«, Kolt, f. 13. juli 1892. Overtog først fødegaarden i forpagtning, er nu ejer af den.

Børn:

- 2a Svend Erik Nielsen, f. 25. december 1927. Landmand. Har været elev paa Rødding højskole og Korinth landbrugsskole.

- 2b Karen Margrethe Nielsen, f. 22. februar 1930, viet i Bering valgmenighedskirke 4. juli 1953 til forpagter Peder Skov Poulsen, Sønder Vilstrup, f. 13. august 1929, søn af gaardejer Poul Poulsen og hustru Anna P.

Børn:

- 2b1 Poul Hakon Poulsen, f. 6. april 1957.

- 3 Karen Marie Lauesen, f. 28. marts 1897, gift 25. oktober 1921 med mejerist L. Johannes Olsen, søn af gaardejer Niels Olsen og hustru, Gøderup ved Roskilde, f. 15. august 1897. Mejeribestyrer paa andelsmejeriet »Hamlet«, Skjold pr. Horsens.

Børn:

3a Arne Max Olsen.

3b Aage Bent Olsen.

- 3a Arne Max Olsen, f. 21. juli 1922, gift 3. juli 1948 med Kirstine Poulsen, datter af murer Chr. Poulsen og hustru Elise P., f. 11. januar 1924.

Realeksamen fra Horsens statsskole, installatøreksamen fra Aalborg. Begyndte i 1949 egen installationsforretning i Vistoft paa Mols.

Børn:

3a1 Britta Irene Olsen, f. 17. september 1951.

3a2 Erik Max Olsen, f. 19. juni 1955.

- 3b Aage Bent Olsen, f. 6. maj 1931, gift 31. marts 1957 med bankassistent Gerda Gottfredsen, f. 9. januar 1931, datter af kontorassistent William Gottfredsen og hustru Anna G.

Realeksamen fra Horsens statsskole. Bankassistent i Handelsbanken i Horsens.

- 4 Aage Lauesen, f. 19. juni 1899, gift I 26. juli 1925 med Martha Marie Johanne Madsen, f. 4. december 1900 i København, datter af overportør ved D.S.B. Hans Anders Madsen og hustru Marie Albertina Bokelund. Ægteskabet opløst. Gift II 23. oktober 1932 i kgl dansk gesandtskab i Istanbul med Tony Olga Marie Louise Müller, f. 26. september 1904 paa Frederiksberg, datter af distriktsfuldmægtig Georg Vilhelm Müller og hustru Astrid Caspersen.

Student fra Aalborg kathedralskole 1920, polyteknisk kandidat 1925. Ansat hos entreprenørfirmaet J. Saabye & O. Lerche ved uddybningsarbejde paa Randers fjord i 1925. Derefter til februar 1927 ansat ved De danske statsbaner. Fra 1927 til 1937 ansat ved de dansk-svenske ingeniørarbejder i Tyrkiet og Iran (Persien), først 1927—35 hos firmaet Nydquist & Holm A/B (NOHAB) i Tyrkiet, derefter 1935—37 hos konsortiet Kampsax ved jernbaneanlæg i Iran. Efter hjemkomsten i 1937 en kort tid hos entreprenørfirmaet Chr. Bjørn Petersen ved bygning af jernbanebroen mellem Aalborg og Nørresundby, et aars tid hos stadsingeniøren i Aarhus, og derefter fra 1. juli 1938 stads- og havneingeniør samt bygningsinspektør i Vordingborg.

Børn:

- 1 Bente Nimet Lauesen, f. 31. august 1930. Død. (1. ægteskab).

- 5 Inga Margrete Lauesen, f. 22. december 1908, gift 17. oktober 1942 med mekaniker Niels Ditlev Christensen, søn af dyrlæge Christensen, Lunderskov.

Tog prælminæreksamen fra Læsø realskole 1924, lærerindeeksamen fra Aarhus seminarium 1933. Har været paa Haraldsborg husholdningsskole og Ankershus husholdningsseminarium. 1937 ansat som lærerinde ved Bagterp skole ved Hjørring, 1941 ved Nonbo skole, Hald Ege ved Viborg, og fra 1947 ved Trige skole ved Aarhus.

Børn:

5a Inger Margrete Christensen, f. 14. januar 1944.

5b Flemming Juul Christensen f. 2. april 1947.



Lærerinde Rasmine Kathrine Madsen, Hejls

6 Folmer Lauesen, f. 20. oktober 1911, gift 29. maj 1938 med Elisabeth Mikkelsen, f. 15. oktober 1913, datter af landmand Kresten Mikkelsen og hustru Birgitte Kirkely, Skjold pr. Horsens.

Er udlært mejerist. Har været paa Antvorskov højskole og Dalum mejeriskole. Havde i nogle aar ismejeri i Roskilde. Nu ansat paa andelsmejeriet »Højvang«, Gøderup pr. Roskilde. Bor i Roskilde.

Børn:

6a Inga Birgit Lauesen, f. 1. november 1936. Damefrisørinde.

6b Ulla Marie Lauesen, f. 12. maj 1939. Handelsuddannet.

6c Kaj Christian Lauesen, f. 18. marts 1944.

6d Per John Lauesen, f. 25. juni 1946.

D Rasmine Kathrine Madsen, f. 16. april 1871, død 5. maj 1938.

Lærte mejerivæsen paa mejeriet »Mosevang« i Framlev. Den daværende mejeribestyrer Laust Andersen og hustru, som senere købte gaarden »Skovlide« i Edslev, tog sig meget af Kathrine og hendes søskende, da disses hjem opløstes, og har siden været deres trofaste venner; deres hjem har været som et andet hjem for dem. 1896 lærerinde ved friskolen i Hejls, hvor hun virkede indtil 1928, da hun trak sig tilbage og flyttede ind til Kolding. Her boede hun i en aarrække, indtil helbredet begyndte at svigte. Atter var det familien paa »Skovlide«, nu Laust Andersens søn Bent Andersen, som tog sig af Kathrine. Hos dem boede hun en tid, indtil det lykkedes at komme ind paa Bethaniahjemmet i Aarhus, hvor hun boede til sin død. Hendes urne er hensat paa Bering kirkegaard i Bent Andersens familiegravsted.

E Anne Madsen, f. 12. august 1873, død 23. september 1939, gift 2. august 1898 med gaardejer Frederik Emil Poulsen, »Nygaard«, Byrum, Læsø, f. 9. februar 1862, død 15. januar 1933.



Gaardejer Frederik Emil Poulsen, Læsø, og hustru Anne, f. Madsen

Poulsen hjalp i nogle aar sin svoger Chr. Lauesen i ølbryggeriet og maltgørieret, indtil han selv overtog det og drev det videre for egen regning. Mageskiftede senere bryggeriet med tilhørende beboelse med gaarden »Nygård«. Her levede de begge til deres død, hvorefter gaarden overgik til sønnen Christian, se nedenfor.

Børn:

- 1 Else Kristine Poulsen.
- 2 Anne Rasmine Poulsen.

- 3 Kristine Poulline Poulsen.
- 4 Frederik Christian Poulsen.

- 1 Else Kristine Poulsen, f. 19. juli 1899, gift 21. december 1924 med landmand Laurids Bernhard Svendsen, f. 30. september 1893, søn af Jakob Peder Svendsen og hustru Marie, Byrum, Læsø.

Bernhard og Else overtog i 1925 en lille husmandslod med gamle bygninger, ingen besætning og kun lidt jord. Ved køb og opdyrkning af hedeodder og enestaaende flid drev de ejendommen frem til at blive en af øens bedste gaarde med 16—18 malkekøer, traktor og andre moderne maskiner. Fik i 1952 tildelt Det danske hedeselskabs sølvbæger for hedeopdyrkning og landboflid. Overdrog 1. maj 1955 gaarden til den ældste søn. Købte samtidig en lille ejendom, som de gennem ny hedeopdyrkning er ved at drive frem til et nyt mønsterbrug.

Børn:

- 1a Ingemann Svendsen.
- 1b Gunnar Svendsen.

- 1a Ingemann Svendsen, f. 21. maj 1925, gift 14. maj 1955 med Anne Kathrine Hansen, f. 27. august 1931, datter af sognefoged Bertel Hansen og hustru Jenny.

Ingemanns interesse er landbruget. Overtog 1. maj 1955 fædrenegaarden. Var vinteren 1945—46 paa Kærhave landbrugsskole.

- 1b Gunnar Svendsen, f. 12. juni 1928, gift 5. september 1953 med Gytte Johansen, f. 20. maj 1932, datter af landmand Georg Johansen og hustru Karen.

Gunnar var oprindelig landmand, men efter at have været soldat, er han blevet chauffør.

Børn:

- 1b1 Arne Svendsen, f. 18. december 1953, død 30. marts 1956.
- 1b2 Bjarne Svendsen, f. 4. oktober 1955.

- 2 Anne Rasmine Poulsen (kaldet Minna), f. 14. april 1901, gift 1. april 1931 med skolepedel Jens Christian Andersen, f. 3. marts 1886 i Jetsmark, død 20. december 1957 i Gl. Skagen.



Mejeribestyrer Rasmus Sørensen Madsen,
Thureby



Karen Elisabeth Madsen, f. Hansen

Jens Andersen, der ejede nogle ejendomme i Østervraa, var oprindelig uddannet som smed, men maatte opgive dette erhverv, da hans øjne ikke taalte varmen. Kom i 1917 til Skagen, hvor han levede af fiskeri — sejlede en tid med lodsdamperen — og kommunalt arbejde. I 1927 overtog han pladsen som pedel ved Teknisk skole, en stilling, han beklædte indtil han i 1953 trak sig tilbage paa grund af svigtende helbred. Han var en stor organisationsmand, var i 20 aar formand for fællesorganisationen og arbejdsmændenes fagforening, og blev senere udnævnt til æresmedlem af begge foreninger. Var i 12 aar medlem af Skagens byraad. Købte i 1953, da han fratraadte stillingen som pedel, en villa i Gl. Skagen, hvor han boede indtil sin død. — Minna var i 1922 elev paa Ryslinge højskole. I de senere aar har hun drevet en kiosk ved stranden paa Gl. Skagen.

- 3 Kristine Poulline Poulsen, f. 20. september 1903, har siden forældrenes død boet paa fædrenegaarden, som ejes af broderen (e4), for hvem hun er husbestyrerinde.
- 4 Frederik Christian Poulsen, f. 29. april 1911, overtog »Nygaard« efter forældrenes død. Han ejer stadig ejendommen. Er ugift.
- F Rasmus Sørensen Madsen, f. 12. juli 1878, død 28. august 1933. Gift 14. august 1903 med Karen Elisabeth Hansen af Høsten ved Thoreby.

Mejeribestyrer paa andelsmejeriet »Druebro« ved Thureby i Østsjælland 1902—32.

Ved hans død skrev »Næstved Tidende«:

Det er en sjælden dygtig og afholdt mand, som her er gaaet bort. Mejeribestyrer Madsen, der var født paa Aarhuseggen, har i henvend 30 aar haft sit virke paa Dalbyeggen. Gennem de mange aar, han virkede ved mejeriet, lærte andelshaverne at sætte stor pris paa ham, og det var med beklagelse, at man for et aars tid siden maatte tage afsked med den afholdte bestyrer paa grund af hans vaklende helbred.

I sine unge aar havde Madsen været elev paa Frederiksborg højskole, og dette ophold prægede ham for livet. Han var stærkt interesseret i kirkens og skolens forhold, og havde siden 1910 været medlem af menighedsraadet, deraf formand siden sidste valg. Endvidere var han fra 1902 til sin død regnskabsfører i brugsforeningen.

Børn:

- 1 Esther Julie Madsen.
- 2 Knud Magnus Madsen.
- 3 Karen Ingeborg Madsen.
- 4 Helga Madsen.
- 5 Aage Olav Madsen.

- 1 Esther Julie Madsen, f. 26. september 1904. Gift 6. juli 1928 med parcellist Jens Chr. Christensen, Nordgaardsvej, Fakse, f. 18. april 1903 i Gørding sogn, søn af Chr. Christensen og hustru Anna Kathrine f. Sørensen.

Børn:

- 1a Rasmus Christensen.
- 1b Jørgen Christensen.

- 1a Rasmus Christensen f. 25. juli 1930. Lærereksamen fra Vordingborg seminarium 1952. Gift 17. oktober 1954 med lærerinde Tove Petersen, f. 10. oktober 1931, datter af købmand Johs. Petersen og hustru Anna, i Stubbekøbing.

Nu lærer og lærerinde i Systofte skole pr. Nykøbing F.

Børn:

- 1a1 Lisbet Christensen, f. 25. november 1957.

- 1b Jørgen Christensen, f. 5. februar 1940. Læser ved Danmarks tekniske højskole, København.
- 2 Knud Magnus Madsen, tømrermester, Druestrup pr. Tureby, f. 7. marts 1906, gift 9. maj 1936 med Mary Bertha Christoffersen, f. 28. juli 1909 i Bjevskov sogn, datter af grd. Jens Frederik Christoffersen, Gummersmark, og Emmy Elisabeth, f. Larsen.

Børn:

- 2a Birthe Elisabeth Madsen, f. 25. juli 1937. Kontorist.
- 2b Jens Frede Madsen, f. 22. januar 1942.
- 2c Inge Margrethe Madsen, f. 16. februar 1946.

- 3 Karen Ingeborg Madsen, f. 14. februar 1907. Gift 8. august 1930 med parcellist Niels Thorhauge, Kirkedal pr. Bonderup, f. 31. juli 1906 i Haverslev sogn som søn af folketingsmand Otto Christian Thorhauge og hustru Margrete f. Godiksen.

Børn:

- 3a Otto Thorhauge, f. 30. juli 1931. Kontorassistent.
- 3b Knud Madsen Thorhauge, f. 18. maj 1934. Maskinsmed.
- 3c Elisabeth Thorhauge, f. 31. januar 1941. Husassistent.

- 4 Helga Madsen, f. 1. september 1908. Gift 22. juli 1932 med repræsentant Harry Charles Pedersen, »Skovly«, Over-

drevsvejen, Store-Heddinge, f. 24. juli 1905 i Østeregede sogn, søn af grd. Kristian Pedersen, »Stensgaard«, Aas pr. Fakse, og Kristine f. Andersen.

Børn:

- 4a Elly Rita Pedersen, f. 11. januar 1934. Kontorassistent.
- 4b Kjeld Erik Pedersen, f. 4. april 1944.

- 5 Aage Olav Madsen, f. 11. november 1912. Gift 11. september 1937 med Else Margrethe Hemmingsen, f. 20. april 1918. Datter af grd. Niels P. Hemmingsen og Sigrid Johanne f. Larsen, af Haarlev. — Har garden »Tuekær« i Hellested sogn, Stevns.

Børn:

- 5a Sigrid Elisabeth Madsen, f. 8. juni 1939. Husassistent.
- 5b Niels Hemming Madsen, f. 31. januar 1940. Landmand.
- 5c Poul Erik Madsen, f. 12. maj 1943. Landmand.
- 5d Jens Ole Madsen, f. 12. september 1944.
- 5e Karen Inger Madsen, f. 17. maj 1946.

- II Søren Rasmussen, f. i Stilling 9. oktober 1943, død i Jexen 22. februar 1920, gift 28. juni 1870 med Karen Marie Block, f. 17. november 1849, død 28. oktober 1926, datter af grd. Frands Th. Block og hustru Karen f. Rasmussen af Mjesing.

Søren Rasmussen overtog Jexen kro i maj 1869 efter at have bestyret den i 4—5 aar, først under faderens sygdom, derefter for sin moder. Han opkøbte smør og æg m. m., som han solgte i Aarhus og havde voksende omsætning i kroens kolonialforretning. Kroen vandt ry som et godt madsted. Drikkeri kunne S. R. ikke lide; han bekæmpede det og drev kroen paa en saadan maade, at formanden for Skanderborgegnens afholdskreds kunne sige om ham: »Var alle kromænd som S. R., behøvede vi ingen afholdsforeninger».

1906 solgte han kroen og købte en villa i nærheden.

Børn:

- A Karoline Annine Rasmussen.
- B Rasmus Sørensen Rasmussen, f. 4. december 1873, død 20. oktober 1883.
- C Agnes Rasmine Rasmussen, f. 15. april 1885, død 19. juni 1913.

- A Karoline Annine Rasmussen, f. 21. aug. 1871, død 3. jan. 1953. Gift 28. juni 1893 med Anders Chr. Hauberg, f. 28. december 1862, søn af gdr. Kristen A. Hauberg og hustru Edel Kjerstine f. Rasmussen (Overgaard) af Mesing. — Købte foraaet 1893 den gaard i Mesing, hvor de boede, til de i 1925 bortforpagtede den til sønnen Søren Hauberg, der senere har overtaget den. Derefter flyttede de til Jexen, og Anders Hauberg tilbringer nu sin høje alderdom hos sønnen i Mesing. Har beklædt flere tillidshverv, bl. a. medlem af sparekassens bestyrelse, medlem af skolekommissionen, vurderingsmand til ejendomsskyld m. m.

Børn:

- 1 Edel Hauberg, f. 9. maj 1894, død 20. marts 1907.
- 2 Anna Hauberg.
- 3 Søren Hauberg.
- 4 Kristen Hauberg.

2 Anna Hauberg, f. 15. december 1896, gift 28. oktober 1919 med Aksel Peter Kjær, f. 12. oktober 1891, søn af grd. Hans Kjær, Horndrup. — Anna og Aksel Kjær har boet forskellige steder; sidst havde de en gaard i Skjørring, som sønnen nu har i forpagtning, og selv bor de i et hus ved siden af.

Børn:

2a Holger Kjær f. 20. marts 1921, gift med Alice Hellemann Laursen, f. 21. maj 1923, datter af gdr. Karl Laursen, Skjørring. Forpagter af forældrenes gaard i Skjørring.

Børn:

2a1 Karl Aksel Hellemann Kjær, f. 26. januar 1951.

2a2 Flemming Hellemann Kjær, f. 1. marts 1955.

3 Søren Hauberg, f. 26. juli 1900, gift 4. november 1925 med Elna Petrea Nielsen, f. 4. november 1903, datter af grd. Jens Nielsen og hustru Ane Kathrine, f. Andersen, af Neder Jexen. Fik fødegaarden i Mjesing i forpagtning 1925, og har senere overtaget den. Har været elev paa Vestbirk efterskole og Malling landbrugsskole.

Børn:

3a Anders Hauberg.

3b Anna Margrethe Hauberg.

3c Jens Nielsen Hauberg.

3a Anders Hauberg, f. 2. juni 1929. Elev paa Viborg gymnastikhøjskole 1952—53. Ugift. Beskæftiget ved landbruget.

3b Anna Margrethe Hauberg, f. 31. august 1930. Elev paa frk. Kjærs tilskærerskole, Aarhus, 1951, og paa Viborg gymnastikhøjskole 1953. Ugift.

3c Jens Nielsen Hauberg, f. 24. juli 1933. Elev paa Viborg gymnastikhøjskole 1955—56. Ugift.

4 Kristen Hauberg, f. 19. marts 1903. Elev paa Vesterdal højskole. Gift 9. maj 1930 med Bertha Pedersen, f. 29. april 1906 i Vitved, datter af P. Pedersen og hustru Karoline, Gjesinggaard, som K. H. overtog 1930 og har drevet siden.

Børn:

4a Anders Hauberg, f. 7. april 1933. Ugift. Handelsskoleuddannet.

4b Alice Hauberg, f. 22. september 1940. Kontorelev.

III Ane Marie Rasmussen, f. 10. december 1845, død 24. april 1925. Gift 3. april 1868 med Jens Jensen, f. i Mjesing 1. december 1841, død 8. juni 1924. Jens Jensen deltog i Dybbølkampene 18. april 1864.

Børn:

A Jens Jørgen Jensen.

B Rasmus Søren Jensen.

C Frederikke Jensen.

D Niels Anton Jensen.

E Ane Nielsine Jensen.

F Peder Jensen.

G Kristian Jensen, f. i Adslev 2. april 1887, død 13. juli 1892 i Jexen.

- A Jens Jørgen Jensen, f. 14. februar 1869, død 23. juli 1948. Gift 19. januar 1893 i Skjold kirke med Sørine Jensen af Bisholt, f. 6. februar 1867, død juli 1936. Har boet forskellige steder, men længst og sidst i Horsens.

Jens Jørgen Jensen tjente som ung i Stjær hos Kresten Ditlev. Det var jo en anden tid dengang end nu. Kresten Ditlev var en ejendommelig mand; han tilhørte den fri mission og var, saa vidt jeg ved, en oprigtig troende mand; og Jens har sikkert lært meget af ham, som han aldrig siden glemte. En dag var der opstaaet en uoverensstemmelse mellem Kresten og Jens; blind lydighed af tjenestefolkene var paa den tid almindelig, og at sige sin husbond imod var uhørt. Kresten Ditlev var derfor i sin gode ret, naar han sagde: »Det siger jeg, er det dig, der er manden, eller er det mig, der er manden?« »Ja, saa kan jeg jo godt være manden«, svarede Jens flegmatisk. »Naa, hvad skal jeg saa bestille?« sagde Kresten, som ville lære Jens, hvordan han skulle opføre sig. »Du kan flytte den dyngte sten dér ovre paa den anden side af vejen«. »Ja, det skal jeg nok«, sagde Kresten meget ydmygt.

Kresten gav sig derpaa med en tjenestekarls lydighed og flid til at flytte stenene, mens Jens tændte sin pipe og gik hen og flyttede køerne. Da han kom tilbage, var Kresten færdig med at flytte stenene og sagde saa: »Nu har jeg gjort, hvad du sagde til mig; hvad skal jeg saa bestille?« »Du kan flytte dem tilbage, hvor de laa før«, sagde Jens. Saa ville Kresten ikke længere være karl hos Jens!

Det var den eneste gang, Jens i sit lange møjsommelige liv prøvede at være husbond og gaardejer. Siden blev han havnearbejder i Horsens.

Om det var en følge af Krestens paavirkning i de unge aar, eller en følge af mors oprigtige bønner til Gud for ham, ved jeg ikke, men det endte med, at Jens modtog kaldet fra Gud, omvendte sig og blev en oprigtig troende mand. Han var i mange aar soldat i Frelsens Hær i Horsens, og ved hans begravelse blev kisten ført til graven under ledsagelse af flere faner og Frelsens Hærs hornorkester.

P. J.

Børn:

- 1 Amalie Jensen, f. i Bisholt, 28. marts 1893. Død i Horsens 9. marts 1912.
 - 2 Magnus Jensen.
 - 3 Richard Jensen.
 - 4 Harald Jensen.
- 2 Magnus Jensen, f. i Bisholt 17. september 1895, viet i Viborg domkirke til Jensine Cecilie Jensen, f. i Vraa ved Viborg 1. februar 1889.

Børn:

- 2a Søren Marius Jensen.
- 2b Arne Jensen.

- 2a Søren Marius Brodorf (navneforandring), f. 19. januar 1918, gift i Rolfsted kirke paa Fyn med Else Irene Nielsen, f. i Rønninge sogn 24. oktober 1920.

Børn:

- 2a1 Conny Brodorf, f. i Langeskov 6. april 1951.

2b Arne Jensen, f. i Gl. Asmild 5. december 1919, gift i Rolfsted kirke 8. november 1944 med Ebba Marie Nielsen, f. i Skjellerup sogn 7. september 1922.

Børn:

2b1 Inge Jensen, f. i Kappendrup paa Fyn 30. januar 1944.

2b2 Birthe Jensen, f. i Kappendrup 21. oktober 1945.

3 Richard Jensen, f. i Skjold 17. juni 1897, gift 7. august 1926 med Thyra Jensen fra Horsens.

Børn:

3a Jørgen Edvard Jensen.

3b Erna Amalie Jensen.

3c Harald Richard Jensen, f. 2. april 1929.

3d Thorkild Jensen, f. 9. juni 1932.

3e Inge Margrethe Jensen, f. 24. marts 1935.

3f Doris Jensen, f. 5. august 1939.

3g Kjeld Jensen, f. 7. november 1943.

3a Jørgen Edvard Jensen, f. 16. april 1927, gift 14. marts 1953 med Inge Birthe Bjerregaard, f. 30. oktober 1935, datter af entreprenør Svend Aage Bjerregaard og hustru Frida Adarmine af Horsens. Bor i Horsens.

3b Erna Amalie Jensen, f. 15. marts 1928, gift 28. september 1952 med Harry Aksel Løøf, f. i Sverrig 4. april 1920. Bor i Skovde i Sverrig.

Børn:

3b1 Svend Erik Løøf, f. i Stockholm, 25. august 1950.

3b2 Kristina Birgitte Løøf, f. 16. juli 1953.

4 Harald Jensen, f. i Bisholt 27. januar 1901, gift 6. juni 1931 med Petrea Jensen, f. 27. august 1892 i Horsens, datter af fabriksarbejder Thomas Jensen og hustru Kristine Jensen. Bor i Horsens.

B Rasmus Søren Jensen, født 8. oktober 1870, død ved en vaadeskudsulykke 15. august 1925. Gift i U.S.A. 17. januar 1893 med Anna Christine Jørgensen, f. i Aalborg 29. december 1873.

Rasmus Jensen rejste til Amerika 1888. Han arbejdede ved forskellige ting; lærte siden bagerfaget og drev en tid bagerforretning. Senere gav han sig til at pudse huse. Mine forældre havde en lille landejendom, da han rejste. Jeg husker, de spurgte Rasmus: Vil du rejse til Amerika? Og han svarede: Ja, dersom jeg kan faa penge nok til rejsen. Jeg kan lige huske ham; jeg var 4 aar, da han rejste, og Rasmus var 18. Han gav mig to duer; den ene var rød, den anden var blaa; den røde druknede i svinetønden, den blaa fløj væk.

Da han en dag som syvaarig purk havde faaet tømmeren i haanden og et spand heste foran harven, spurgte en mand ham: Hvis lille dreng er du? Hvortil han svarede: Jeg er P. Sørensens forkarl! Han tjente nemlig hos morbror Peder Sørensen i Stjær. Siden kom han til at tjene hos morbror Niels Sørensen Gammelgaard i Galten. Da der dengang var blevet spaaet, at verden skulle forgaa en bestemt dag, spurgte Rasmus min mors søster Ane Kathrine,

om det nu ikke var klogt, at de i fællesskab spiste alt det dejlige syltetøj;
der var da ingen grund til, at det skulle gaa unødigt til spilde! P. J.

Børn:

- 1 Robert Jensen, f. 1893, død 1894, kun 6 maaneder gammel.
- 2 Raymond Wiliam Jensen.
- 3 Arthur Lewis Jensen.
- 4 Alma Margaret Jensen.
- 5 Otto Herman Jensen.
- 6 Alice Eleanore Jensen.

2 Raymond Wiliam Jensen, f. i Omaha, Nebraska, 14. april 1895, død 5. oktober 1925. Sømand. Marinesoldat under første verdenskrig. Døde ved et ulykkestilfælde, idet han under en storm sammen med flere andre blev skyllet over borde og druknede.

3 Arthur Lewis Jensen, f. i Houston, Texas, 30. juli 1897. Gift I 1921 med Veca Marie Craiger, f. i Omaha, Nebraska, 1901, død 1925. Gift II jul 1928 med Bernice Ziegmund.

Børn:

3a Dorothy Marie Jensen, f. 2. januar 1922, gift 10. oktober 1942 med Herbert G. Andrews, f. 30. september 1921.

Børn:

- 3a1 Roberta Marsh Andrews, f. 17. oktober 1944.
- 3a2 Donna Lynn Andrews, f. 11. november 1946.
- 3a3 Douglas Glenn Andrews, f. 12. november 1949.
- 3a4 Curtis Kent Andrews, f. 18. april 1952.

4 Alma Margaret Jensen, f. 2. august 1899 i Omaha. Gift I 25. august 1917 med Harold Edvard Garrison, f. 1897. Gift II 26. oktober 1927 med John James Gaskill, f. 13. september 1901 i Massena, Iowa. Entreprenør.

Børn i I ægteskab:

4a Betty Jayne Garrison.

Børn i II ægteskab:

4b Jacqueline Lea Gaskill.

4a Betty Jayne Garrison, f. 15. august 1920, gift 24. december 1941 i Omaha med Robert E. Ohlin, f. 25. oktober 1916.

4b Jacqueline Lea Gaskill, lærerinde, f. 10. august 1933. Gift 2. septbr. 1955 i Omaha med apoteker Jack Lee Peterson, f. 25. januar 1932. Begge har været i Danmark og Sverrig og det meste af Europa rundt 1957. — Ingen børn.

5 Otto Herman Jensen, f. 10. juli 1902, død 1955. Gift I med Luella Olsen. Gift II med Ane Jensen. Arbejdede for et telefonselskab.

6 Alice Eleanore Jensen, f. 4. februar 1905, gift 25. april 1928 med Arndt Lang, f. 10. december 1901. Arbejder ved jernbanen.



Uddeler Laurs Veng, Høver, og hustru Frederikke, f. Jensen

Børn:

6a Robert Eugene Lang.

6b Duane Eldon Lang, f. 13. august 1936.

6a Robert Eugene Lang, f. 25. marts 1930, gift med Rosanne Fredrickson, f. 29. maj 1933. Bor i Omaha.

Børn:

6a1 Steven Allen Lang, f. 31. januar 1955.

C Frederikke Jensen, f. i Stjør 7. februar 1873, gift 15 december 1897 med Laurs Pedersen Veng, f. i Høver 1. april 1873, død 21. oktober 1953.

Uddeler i Høver brugsforening 1911—36. Flyttede ved deres fratræden ind i en villa, de havde ladet bygge ved siden af brugsforeningen, og nød her en række gode aar sammen. Ved Laurs Vengs jordefærd sluttede pastor Dyreborg sin tale i Storring kirke med at sige: Man kan sige om Laurs Veng, som man har sagt om en anden gammel dansk mand: »En gammel dansker af gammel æt med danskens bedste dyder«.

Børn:

- 1 Emilie Marie Pedersen Veng.
- 2 Ane Margrethe Pedersen Veng.
- 3 Kristian Pedersen Veng.
- 4 Viggo Pedersen Veng.

1 Emilie Marie Pedersen Veng, f. 15. december 1898, gift 1. maj 1937 med vognmand Rasmus Andersen, Virring pr. Skanderborg.

Børn:

- 1a Ove Veng Andersen, f. 18. november 1938.
- 1b Annelise Veng Andersen, f. 14. september 1939.
- 1c Per Veng Andersen, f. 20. september 1942.

2 Ane Margrethe Pedersen Veng, f. 17. august 1901, gift 24. maj 1927 i Storring kirke med gaardejer Andreas Marius Fiirgaard, søn af sognefoged Rasmus Fiirgaard og hustru Marie. M. F. har været paa Roskilde højskole og Malling landbrugsskole. Han er ejer af sin fødegaard »Mariasminde« i Høver og blev 1929 sognefoged efter sin far.

Børn:

2a Gunnar Laurits Rasmus Fiirgaard, f. 1. april 1929. Har været elev paa Klank efterskole, Ry højskole og skolegården »Fjordvang«, Ringkøbing. Beskæftiget ved landbruget.

2b Dagny Marie Fiirgaard, f. 2. oktober 1931. Har været elev paa Klank efterskole og Uldum højskole. Uddanner sig for tiden til husholdningslærerinde paa »Ankerhus« ved Sorø.

2c Paul Frede Veng Fiirgaard, f. 5. november 1937. Har været elev paa Klank efterskole og Ry højskole.

3 Kristian Pedersen Veng, f. 17. maj 1904, gift med Elna Bach fra Vesløs. Havde i en aarrække en landejendom i Skjoldelev, bor nu i Galten.

Børn:

3a Aase Veng.

3b Erik Veng.

3a Aase Veng, f. 15. august 1928. Har været elev paa Ry højskole. Gift i Galten kirke 28. februar 1953 med snedker Jørgen Jensen, Tisvilde.

Børn:

3a Per Veng Jensen, f. 18. februar 1954.

3b Erik Veng, f. 15. marts 1931. Har været elev paa Klank efterskole. Uddannet elektriker.

4 Viggo Pedersen Veng, f. 19. januar 1910. Gift 2. april 1945 med Inge-Agnete Sørensen, f. 25. december 1912, datter af malermester, oldermænd Theodor Sørensen og hustru Anna, Aalborg. V. P. V. har taget handelseksamen fra Den jydsk handels højskole i Aarhus, og har siden 1936 været ansat i F.D.B., Aarhus. I.-A. S. er student fra Aalborg katedralskole. Laboratorieuddannet. Bor i Aabyhøj.

Børn:

4a Ole Veng, f. 25. marts 1948.

D Niels Anton Jensen, f. i Skjoldelev, 5. februar 1878, død i Jexen 1. juni 1943. Gift i Flensborg 6. november 1906 med Otilie Louise Marie Berngrube, f. i Flensborg 18. december 1880, død i Jexen 19. juli 1946.

Niels Anton Jensen lærte murerhaandværket. Elev paa Aarhus tekniske skole, har rejst og arbejdet forskellige steder i Danmark og Nordtyskland. Boede i Flensborg i 20 aar, men kom efter den første verdenskrig tilbage til Danmark og bosatte sig i Jexen, hvor han købte et hus, der nu beboes og ejes af sønnen Kristian.

A. J. var en ualmindelig flittig arbejder, der ofte i de dengang vanskelige og arbejdsløse tider maatte tage arbejde langt borte fra hjemmet; han maatte



Murer Anton Jensen, Jeksen, og hustru Otilie, f. Berngrube

ofte cykle mellem 3 og 4 mil og endda udføre en streng dags arbejde samme dag. Det haarde arbejde var muligvis ogsaa i nogen grad, tillige med alvorlig sygdom, skyld i hans forholdsvis tidlige død.

Otilie L. M. Berngrube var en sjælden kvinde; hendes milde, kærlige og opofrende væsen bevirkede, at alle vi, som kendte hende, holdt meget af hende. Hun hørte til dem, som havde haft en streng barndom; hendes forældres tidlige død betød, at hun maatte ud til fremmede mennesker, hvor hun hos en ond plejemoder havde det meget strengt. Der var flere børn i hjemmet, men det var jo deres egne; dem blev hun ikke stillet lige med. Da hun engang til jul var saa glad paa deres vegne, fordi de skulle have julegaver, sagde plejemoderen til hende: »Du behøver ikke at gaa og glæde dig, for du skal ingenting have!« Hun kunne ikke engang taale, Otilie glædede sig paa andres vegne. Men nu er Otilie hjemme, hvor jordens nød og storme er forbi, og hvor hun kan tale med den ven, som hun her paa jorden fandt, og om det liv, der som en drøm forsvandt.

Ære være deres minde!

P. J.

Børn:

- 1 Jens Vilhelm Jensen.
- 2 Kristian Jensen.
- 3 Alfred Peder Jensen.

1 Jens Vilhelm Jensen, f. i Flensborg, 24. januar 1908, gift 16. maj 1942 med Edith Anna Marie Magdalene Christensen, datter af bladhandler Vilhelm Johannes Christensen og hustru Marie Magdalene, Kolding. Bor i Kolding. Ingen børn.

2 Kristian Jensen, f. i Flensborg, 8. marts 1910, gift i Kolt kirke 6. oktober 1940 med Dagny Marie Andersen, f. 17. april 1915 i Hasselager. Bor i barndomshjemmet i Neder Jeksen.

Børn:

- 2a Orla Berngrube Jensen, f. 27. august 1942 i Gram.
- 2b Egon Berngrube Jensen, f. 31. maj 1946 i Gram.
- 2c Erwin Berngrube Jensen, f. 1. april 1950 i Jexen.

3 Alfred Peder Jensen, f. 29. april 1912 i Harreslev mark ved Flensborg, gift med Asta Herdis Jensen, f. 1. august 1918 i Forlev pr. Skanderborg, datter af Valdemar Pedersen og hustru Ane Petrine.

Børn:

- 3a Ruth Berngrube, f. 12. marts 1944.
- 3b Keld Berngrube, f. 2. januar 1948 i Høver.

E Ane Nielsine Jensen, f. 5. oktober 1880, gift i Omaha 27. november 1907 med Nisse Hansen, farmer, f. paa Ærø 1. december 1878.

Børn:

- 1 Kristine Marie Elisabeth Hansen.
- 2 Raymond Hansen.
- 3 Mildred Marie Hansen, f. i Omaha 9. juni 1916.
- 4 Margaret Odell Hansen.



Ane og Nisse Hansen med familie

- 1 Kristine Marie Elisabeth Hansen, f. i Omaha 2. september 1908, gift i Omaha 11. oktober 1932 med Wiliam Poul Sloen, ansat i et jernbaneselskab, f. 4. oktober 1906. Bor i Omaha, Nebraska.
 Børn:
 1a Wiliam Thomas Sloen, f. 8. november 1934.
- 2 Raymond Hansen, f. i Omaha 29. november 1909, gift 23. maj 1933 med Laura Jensen. Bor i Omaha og er forpagter af en farm.
 Børn:
 2a Dolores Hansen.
 2b Leonard Ray Hansen, f. 14. maj 1938. Ansat ved kvægindustrien.
 2c Nancy Arlene Hansen, f. 8. maj 1942.
- 2a Dolores Hansen, f. 24. august 1935, blomstertegnerske. Gift 6. marts 1954 med frisørmester Lester Kusk, f. 15. april 1930. Bor i Omaha.
 Børn:
 2a1 Leslie Kusk, f. 5. marts 1955.
 2a2 Rodney Kusk, f. 29. december 1956.
- 4 Margaret Odell Hansen, f. i Omaha 23. juni 1922, gift i Omaha 19. april 1949 med farmer i Elsie, Nebraska, George Robert Perlinger, f. 28. september 1923.



Malermester Peder Jensen med familie

Børn:

- 4a Ronald Eugene Perlinger, f. 7. december 1949 i Elsie.
 4b Glenn Raymond Perlinger, f. 23. april 1955 i Elsie.

F Peder Jensen, f. 27. november 1884, død i Aarhus 4. september 1958, borgerligt viet paa Aarhus Tinghus 3. maj 1913 til Mette Laurine Nielsen, f. 13. juni 1891, datter af boelsmand Johannes Nielsen og hustru Johanne Nielsen, Flensted mark.

Peder Jensen lærte malerfaget i Skanderborg; elev paa Skanderborg tekniske skole i 5 aar og paa malerskole i Aarhus 1907. Har rejst og arbejdet i Nordtyskland og Norge. Malermester i Stjær 1907—09 og i Harlev 1909—40. Har været formand for Blaa Kors lokalafdelingen i Stjær, og formand for Det danske missionsforbunds ungdomsforenings lokalafdeling i Stjær i 12 aar. Endvidere en tid medlem af Harlev-Framlev sogneraad. Fra 1940 til sin død bosat i Aarhus.

Mette Jensen brugte ikke de mange ord, men alligevel var hun meget afholdt af dem, der kendte hende; dertil kom, at hun altid var venlig og gæstfri. Gennem flere aar led hun af en kræftsygdom, der tilsidst paaførte hende stærke smerter, men hun bar sin sygdom med taalmodighed. Hendes inderligste bøn til Gud var at tage hende bort herfra, og det samme bad hun mig bede om. Hun troede ikke paa den gamle forældede jødiske tro, at man skulle sove i graven til dommedag og derefter opstaa i et kødeligt legeme. Hun vidste god besked om døden og livet derefter. Hendes tro grundede sig paa Jesu ord, naar han siger: Den, som hører mit ord, og tror ham, som sendte mig, har et evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gaæet over fra døden til livet. Johs. 5, 24. Hun blev begravet fra Vestre Kirkegaards kapel i Aarhus, hvor undertegnede talte og forrettede begravelsen. P. J.

Peder Jensen havde en dyb forstaaelse af, hvad nutidens mennesker skylder de forudgangne slægtled, og slægtshistorie og slægtstradition besad hans store interesse. Han var meget virksom i slægtsarbejdet og en aldrig svigtende deltager i Adslevslægtens møder og sammenkomster. Da det var under overvejelse at rejse en mindesten paa slægtsgaardens grund i Adslev, søgte Peder Jensen vidt og bredt efter en passende stor granitsten og var ogsaa heldig at finde en egnet i et markskel i Hørslev. Han talte jævnlgt ved vore møder og havde let ved at vinde ørenlyd. Det var ham magtpaaliggende, at vore sammenkomster vedblev at bevare deres jævne præg. Han var en venlig og hjælpsom mand og meget religiøst interesseret. Vor sag har i ham mistet en varm og trofast forkæmper, og hans minde vil længe bevares.

Børn:

- 1 Evan Robert Jensen.
- 2 Hildur Jensen.
- 3 Eline Jensen.
- 4 Irene Jensen.

- 1 Evan Robert Jensen, f. 31. januar 1914, viet i Ødum kirke 29. april 1939 til Ester Nørregaard Andersen, f. 3. september 1915, datter af gaardejer Knud Andersen og hustru Mathilde.

Har lært malerhaandværket hos sin far og senere udlært hos malermester Jens Villemose, Aarhus. Elev paa Galten tekniske skole. Oprettede skiltefabrikken »Vikant«, Aarhus. 1940 overtaget og videreført faderens malerforretning i Harlev. Bestyrelsesmedlem i Aarhus og omegns malerforening. Har været tropspører og raadsmedlem i Missionsforbundets spejderkorps.

Børn:

- 1a Margrethe Nørregaard Jensen, f. 21. juli 1947.
- 1b Ingerlise Nørregaard Jensen, f. 30. december 1948.
- 1c Marianna Nørregaard Jensen, f. 2. december 1951.
- 1d Kirsten Nørregaard Jensen, f. 22. juli 1956.

- 2 Hildur Jensen, f. 26. april 1915, borgerlig viet paa Aarhus Raadhus til maler Emil Pedersen, f. 19. februar 1891, søn af snedkermester Pedersen og hustru, Gerlev. H. J. har været elev paa Ry Husholdningsskole 1935—36 og har gennemgaaet kursus som husmoderafløser. De ejer og bebor ejendommen Langelandsgade 27, Aarhus.

- 3 Eline Jensen, f. 2. november 1916, død i Aarhus 6. februar 1959, viet i Harlev kirke 7. juni 1940 til kontrolassistent Ejner Peder Madsen, f. 24. november 1912 i Forlev, søn af Søren Hagen Madsen og hustru Mette Marie. E. M. har været elev paa Ry Højskole og Vejlbj Landbrugsskole. E. J. har været elev paa Ry Husholdningsskole 1935—36. De har haft en landejendom paa Haar mark ved Hinnerup; ejer og bebor nu ejendommen Niels Juelsgade 79, Aarhus.

Børn:

- 3a Mette Hagen-Madsen, f. 30. december 1940.
- 3b Johanne Marie Hagen-Madsen, f. 4. september 1943.
- 3c Else Hagen-Madsen, f. 4. september 1943, død 7. september 1943.
- 3d Søren Peder Hagen-Madsen, f. 23. juni 1956.

- 4 Irene Jensen, f. 10. maj 1918, viet paa Aarhus Raadhus 25. september 1941 til Arne Viggo Jensen, f. 14. februar 1918, søn af vognmand Kristian Jensen og hustru Ane, Brønderslev. I. J. har været elev paa Ry Husholdningsskole 1935—36. Bor Langelandsgade 27, Aarhus.

Børn:

4a Irene Seiglin Jensen, f. 23. september 1943.

4b Ruben Sieghart Jensen, f. 26. juni 1946.

- IV Peder Rasmussen, f. 5. marts 1848, død 26. februar 1882. Gift 2. juli 1873 med enke Gertrud Pedersen, Koldens Mølle, død 10. maj 1877, datter af gmd. Peder Sørensen, Adslev. Var elev paa Testrup Højskole, vistnok den første vinter, dr. Nørregaard var der.

Børn:

A Niels Rasmussen, f. 12. november 1874, død i Aarhus 1908.

B Ane Rasmussen, f. 12. november 1874, død 1876.

- V Rasmus Rasmussen, f. 16. august 1850, død i Aarhus 30. marts 1924. Gift I 1886 med Magdalene Caspersen, f. 23. marts 1849, død 14. januar 1898, datter af Casper Madsen og hustru Helene Kellerupsdatter, Lading. Gift II 10. juli 1899 med Maren Jensen, datter af J. Chr. Pedersen og hustru Mariane. Fyrbøder ved Statsbanernes Centralværksted i Aarhus i næsten 35 aar.

Børn:

- A Alfred Ch. Rasmussen, f. 4. november 1887, gift 14. juni 1916 med Edith Horn Olsen, f. 2. januar 1898, død 11. februar 1944, datter af bogholder Olsen og hustru Antoinette, Mundelstrup. Pens. overvicevært, Eckersbergsgade 35, Aarhus.

Børn:

- 1 Hugo Johannes Horn Rasmussen, f. 18. december 1916, gift 28. okt. 1942 med Lilli Nielsen, f. 24. aug. 1918, datter af snedker Niels Nielsen, Aarhus. Murerformand i Esbjerg. Bor Strandvejen 108, Esbjerg.

Børn:

1a Lone Horn Rasmussen, f. 10. april 1945.

- VI Jens Rasmussen, f. i Jexen 7. december 1852, død 23. april 1940. Gift 15. oktober 1875 med Maren Kathrine Jensen, f. 6. august 1852, død 18. september 1918, datter af grd. Jens Rasmussen og hustru Ane, f. Johnsdatter af Haarby. Gaardejer paa Venge mark.

Børn:

A Rasmus Rasmussen.

B Ane Rasmussen.

C Jens Rasmussen, f. 18. september 1883, død juli 1903.

- A Rasmus Rasmussen, f. 5. febr 1878, gift med Mette Kathrine Nielsen, f. 1875, død 1. april 1940, d. af gdr. Kristen Peter Nielsen og hustru Kirsten, f. Jensen, af Nørre Vissing. Gaardejer i Jexen 1906—36. Bor nu i Skanderborg. Ingen børn.



Rasmus Rasmussen og hustru Mette Kathrine, f. Nielsen

- B Ane Rasmussen, f. 8. august 1881, død 6. maj 1950. Gift 19. december 1908 med bogholder Niels Jørgensen, Nyborg, f. 5. februar 1853 i Kerte ved Aarup, Fyn, død 17. april 1936.

Børn:

- 1 Marie Kathrine Jørgensen.
 - 2 Henry Vilhelm Jørgensen.
- 1 Marie Kathrine Jørgensen, f. 25. oktober 1909, forskolelærerinde ved Barløse Forskole pr. Sandager, Fyn. Gift 8. juli 1956 med stationsformand Hans Jacob Madsen, f. 28. august 1891 i Assens, søn af boelsmand Rasmus Madsen og hustru Kirsten. Ingen børn.
 - 2 Henry Vilhelm Jørgensen, f. 15. april 1912, cand. mag., lektor ved Niels Brocks Handelsskole. Gift 1. februar 1936 med



Ane Jørgensen, f. Rasmussen



Bogholder N. Jørgensen, Nyborg

Elise, f. Ammentorp, f. 22. marts 1912 i Aarhus, datter af grosserer Chr. Ditlev Ammentorp og hustru Christiane Helene f. Malling.

Børn:

2a Hanne Jørgensen, f. 25. april 1939.

2b Niels Ammentorp Jørgensen, f. 15. juni 1942.

2c Claus Henrik Ammentorp Jørgensen, f. 15. april 1947.

VII Johannes Rasmussen, f. i Jexen 7. februar 1855, død 15. november 1930, gift 13. marts 1889 med Kirstine Pedersen, død 13. maj 1920. Havde en mindre ejendom paa Jexen mark.

VIII Ane Kathrine Rasmussen, f. i Jexen 24. marts 1857, død 23. marts 1934, gift 30. oktober 1877 med grd, enkemand Niels Sørensen Gammelgaard i Galten, f. 24. november 1844, død 14. februar 1907. (Se Overgaard-slægten, side 37).

Som nævnt i slægtsbogen havde bedstemor en travl arbejdsdag bag sig sammen med bedstefar. Efter hans død i 1907 fortsatte hun ved morbror Sørenns hjælp Nørregaards drift.

Imidlertid havde vi den sorg, at en rygmarvslidelse, som han led af, langsomt forværede sig, saa han de sidste aar ikke kunne gaa, men stadig maatte hjælpes. Denne hjælp blev paa den smukkeste maade ydet ham af moster Rasmine, der ogsaa har ydet bedstemor sin hjælp.

I oktober 1913, ca. 1 aar før morbror Sørenns død, solgte bedstemor Nørregaard paa nær en lille del af jorden, hvorpaa hun lod bygge en pæn landejendom, Solvang. Bedstemor og Rasmine havde her mere end rigeligt arbejde, og tilsidst blev det for strengt for dem, og i oktober 1928 solgte bedstemor Solvang. De blev dog boende i den øverste etage, hvor det ved fødselsdagsfester og lign. kneb at skaffe plads til børn, børnebørn og børnebørnsbørn; men vi kom der altid glade, thi bedstemoder forstod at være værtinde, og havde altid milde og kærlige ord at sige os. Som den ældste af børnebørnene har jeg jo haft bedst lejlighed til at gæste bedstefar og bedstemor, og det var gode dage, naar jeg i skoleferien kunne være paa Nørregaard og hjælpe morbror Marinus med at passe kørerne eller kunne være med morbror Søren paa hans ture med »Den gamle røde« og giggen. — Der var fred og arbejdsro paa Nørregaard. Bedstemor var en god madmoder, og var iøvrigt meget omhyggelig for de mennesker, der var i hendes tjeneste. De kunne af hende lære meget af, hvad man forstaar ved takt, finfølelse og ansvarsfølelse. I de alvorlige stunder tabte bedstemoder ikke fatningen, og det er rigtigt, som P. Jensen, Harlev, sagde ved begravelsen, at det var, fordi hun troede paa, at der er en styrende Gud bag ved alt, som sker.

Viggo N. G. Schriver.

Børn:

A Ane Marie Kirstine Sørensen Gammelgaard.

B Søren Sørensen Gammelgaard.

C Anine Rasmine Sørensen Gammelgaard.

D Rasmine Sørensen Gammelgaard.

E Rasmus Sørensen Gammelgaard, f. 1883, død 1884.

F Rasmus Sørensen Gammelgaard, f. 1884, død 1885.

G Peter Sørensen Gammelgaard.

H Else Marie Helene Sørensen Gammelgaard, f. 19. juni 1887, død januar 1897.

- I Aage Peder Sørensen Gammelgaard.
- J Anna Sørensen Gammelgaard.
- K Marinus Sørensen Gammelgaard.

A Ane Marie Kirstine Sørensen Gammelgaard, f. 9. januar 1879, død 22. september 1933, gift 23. september 1898 med murermester Niels Pedersen Schriver Jørgensen af Aarhus, f. i Galten 25. december 1875, død 25. februar 1903, søn af tømrer Knud Jørgensen og hustru Ane Magdalene, f. Schriver, Galten.

Under en epidemii blev mor angrebet af tyfus, og var i 1½ maaned meget syg og lidende. Efter en bedring stødte pludselig en blodprop til og forårsagede døden.

Mor havde i ca. 30 aar været enke, idet far i en alder af 27 aar døde, netop som han havde faaet sin murermesterforretning i god gænge. Far, der ogsaa var fra Galten, havde tjent paa landet et par aar, kom derefter i murerlære, sidst i Aarhus, hvor han ogsaa arbejdede som svend nogle faa aar, inden han fik borgerskab. — Mor holdt altid fars minde højt i ære, og var, som han, meget energisk i sit arbejde. I ca. 5 aar havde mor et mejeriudsalg i Aarhus, og derefter i ca. 4 aar en forretning med legetøj. Efter en kort tid som husbestyrerinde gav mor sig til at lære sygepleje paa Ørsted Amtssygehus, mens jeg var hos moster Marie og onkel Jens. (Overgaardslægten). September 1912 tiltraadte mor pladsen som sygeplejerske i Harlev-Framlev, var der til 1920, da hun kom til sin fødeby, Galten.

Ved hendes død skrev aviserne bl. a.: Gennem de mange aar har hun vundet sig mange venner ved sin dygtighed og trofasthed. Fru Schriver vil blive mindet af mange og savnet af flere.

I sommeren 1932 fik hun overrakt fortjenstmedaljen i sølv af Dronningen.

Efter begravelsen skrev »Aarhus Amtstidende« og »Stiftstidende«:

Der var til begravelsen mødt mange beboere fra Harlev og Galten. Sognepræsten, H. P. Christensen, Harlev, talte smukt om den afdøde, som han kendte. — »Hvor der er vilje, er der ogsaa vej«. For ca. 30 aar siden blev Kirstine Schriver enke og sad alene med sin dreng, men hun tog fat, thi hun ville igennem. Derfor uddannede hun sig til sygeplejerske. Hun sparede ikke sig selv. Vi mindes hende fra »spansk-sygeperioden«, hvor hun satte alle kræfter ind. Hun var utrættelig i sin gerning og faldt paa sin post. — Vi tænker paa et andet ord som lyder: Hun gjorde, hvad hun kunne og vandt ogsaa det, der skal vindes — sig selv for evigheden.

Viggo Schriver.

Børn:

1 Viggo Niels Gammelgaard Schriver, f. i Aarhus 24. november 1898, gift 30. december 1920 med Petra Jensen, f. i Taastrup 8. marts 1899, datter af landpost i Harlev Niels Hansen Jensen og hustru Kirsten Marie Hansen. Overbanemester ved Statsbanerne. Bor i Lunderskov.

Børn:

- 1a Niels Vagn Schriver.
- 1b Ellen Kristine Schriver.
- 1c Inger Marie Schriver.
- 1d Ole Schriver.
- 1e Per Schriver.

1a Niels Vagn Schriver, f. i Harlev 27. juli 1921, gift 13. maj 1944 med Ketty Pedersen, f. i Aarhus 20. februar 1922, dat-

ter af værkfører Peder A. Pedersen og hustru Poulina Regine Hansen. Maskinmester. Bor i Aarhus.

Børn:

1a1 Helle Schriver, f. 23. september 1944 i Aarhus.

1a2 Renié Schriver, f. 8. august 1947 i Aarhus.

1a3 Evy Schriver, f. 22. april 1955 i Aarhus.

1a4 Bo Schriver, f. 22. april 1955 i Aarhus.

1b Ellen Kristine Schriver, f. i Harlev 13. marts 1923, gift 9. januar 1948 med murer Knud Jensen, f. i Tulstrup pr. Ry 15. november 1917, søn af gdr. Jens Jensen og hustru Ane Petrea Bak. Kontorist ved postvæsenet. Bor i Silkeborg.

Børn:

1b1 Lisbeth Schriver Jensen, f. i Silkeborg 2. december 1951.

1c Inger Marie Schriver, f. i Hasle ved Aarhus 6. maj 1928, gift 29. december 1955 med tegner Reidar Følknær, f. i Stabekk ved Oslo 14. december 1923, søn af typograf Albert Følknær og hustru Kristine Otilie Johansen. Sygeplejerske. Bor i Høvik ved Oslo.

Børn:

1c1 Anne Mette Følknær, f. i Oslo 16. december 1957.

1d Ole Schriver, f. i Fredericia 3. oktober 1931, gift 22. januar 1955 med Birgit Jensen, f. i Langaa 7. april 1934, datter af overlærer Elias Peter Jensen og hustru Mary Frederikke Wilhelmine Frey Gjødesen. Styrmand. Bor i Odense.

Børn:

1d1 Ann-Britt Schriver, f. i Tommerup 18. oktober 1955.

1d2 Aino Berit Schriver, f. i Odense 12. april 1958.

1e Per Schriver, f. i Fredericia 3. oktober 1931, gift 2. august 1958 med kontorassistent i postvæsenet Lissy Baden Madsen, f. i Vejle 31. maj 1938, datter af frisør Harry Baden Madsen og hustru Laura Kirstine Lauridsen. Maskinmester. Bor i Aarhus, hvor han frekventerer elektroteknikum.

B Søren Sørensen Gammelgaard, f. 26. juni 1880, død i Solvang, Galten, 28. november 1914. Ugift.

C Anine Rasmine Sørensen Gammelgaard, f. 27. juli 1881, gift 4. juni 1909 med gaardejer Jens Marius Bertelsen, f. i Mundbjerg ved Skanderborg 17. juni 1868, død 8. februar 1929, søn af grd. Anders Bertelsen og hustru Maren, f. Petersen. Havde gaarden »Jørgensminde« i Laasby.

Børn:

1 Mette Katrine Gammelgaard Bertelsen.

2 Søren Jørgen Gammelgaard Bertelsen.

3 Magda Helene Gammelgaard Bertelsen.

4 Niels Gammelgaard Bertelsen.

- 1 Mette Katrine Gammelgaard Bertelsen, f. 28. juli 1910, gift 25. november 1930 med grd. Carl Læssøe Thøgersen, Laasby, f. 4. marts 1903.

Børn:

- 1a Tove Thøgersen.
1b Ruth Thøgersen, f. 2. maj 1934.
1c Ninna Thøgersen, f. 2. januar 1936.
1d Poul Læssøe Thøgersen, f. 24. januar 1944.
1e Leo Læssøe Thøgersen, f. 3. december 1945.

- 1a Tove Thøgersen, f. 12. december 1932, gift med Tage Møller, Skovby, f. 24. marts 1929.

- 2 Søren Jørgen Gammelgaard Bertelsen, f. 1. september 1911, gift 14. november 1942 med Hjørdis Hermansen, Laasby, f. 3. juni 1917.

Børn:

- 2a Jens Marius Bertelsen, f. 6. maj 1944.
2b Søren Herman Bertelsen, f. 3. juni 1948.

- 3 Magda Helene Gammelgaard Bertelsen, f. 27. januar 1917, gift 12. april 1935 med Theodor Knudsen, Laasby, f. 26. februar 1913.

Børn:

- 3a Finn Knudsen, f. 27. juni 1935.
3b Svend Gammelgaard Knudsen, f. 16. maj 1947.

- 4 Niels Gammelgaard Bertelsen, f. 3. maj 1919, gift 28. marts 1953 med Agnethe Karstensen, Bakkebølle, f. 1. februar 1923.

Børn:

- 4a Mikael Bertelsen, f. 31. maj 1957.

- D Rasmine Sørensen Gammelgaard, f. 29. august 1882. Ugift. Bor Skovvangsvej 157, Aarhus.

- G Peter Sørensen Gammelgaard, f. 16. januar 1886, gift 6. december 1908 med Marie Kirstine Bønneland Larsen, f. 11. november 1880, død 15. december 1934, plejedatter af enke Marie Bertelsen, »Petersminde«, Holmstrup ved Svendborg.

P. S. G. er snedkermester i Aarhus, Søgade 2. Fra 1. april 1947 er sønnen Aksel og fra 1. januar 1955 er sønnen Leo optaget i firmaet, der stadig gaar under navnet P. Gammelgaard og Søn.

Gennem de senere aar var tante plaget af sygdom og maatte gennemgaa flere operationer, til hvilke hun uden at tøve gik ind med en fast vilje. Efter den sidste operation anede vi dog, at det bar mod døden. Tante ville helst hjem fra hospitalet; hun fik sit ønske opfyldt og døde i hjemmet hos sine kære. Savnet er stort der, og vi andre savner ogsaa hendes venlige personlighed.

Et godt raad og en bestemt meningstilkendegivelse gik vi aldrig forgæves om til tante Kirstine.

Viggo N. G. Schrifer.

Børn:

- 1 Aksel Gammelgaard.
- 2 Frode Gammelgaard, f. i Aarhus 4. februar 1914.
- 3 Leo Gammelgaard.

- 1 Aksel Gammelgaard, f. 24. marts 1910, snedker. Gift 24. marts 1934 med Agnete Olsen, f. 17. august 1912, datter af skomager Carl Olsen og hustru Maren, f. Nielsen, Aarhus.

Børn:

- 1a Else Gammelgaard, f. i Rosenvang, 4. juli 1934. Elev fra Taarupgaard Kostskole 1952.
- 1b Leo Gammelgaard, f. i Aarhus 15. november 1935. Tømrer.
- 1c Erik Gammelgaard, f. i Aarhus 20. december 1936. Tømrer.

- 3 Leo Gammelgaard, f. i Aarhus 22. marts 1922. Snedker. Gift 12. november 1949 med Annelise Hege Jensen, f. 10. februar 1927 i Aarhus, datter af cigarmager Søren Jensen og hustru Helga, f. Jensen.

Børn:

- 3a Lis Gammelgaard, f. 29. oktober 1950.

- I Aage Peder Sørensen Gammelgaard, f. 8. juli 1889, gift 21. april 1920 med Bodil Pedersen Wissing, f. 1. december 1897, datter af grd. i Galten, Rasmus Sørensen Pedersen Wissing og hustru Ane Kirstine, f. Jørgensen. Ejer af Enggaard i Storrिंग. Bodil W. elev paa Ry højskole.

Børn:

- 1 Niels Wissing Gammelgaard.
- 2 Arne Wissing Gammelgaard.
- 3 Rasmus Wissing Gammelgaard.
- 4 Viggo Wissing Gammelgaard.
- 5 Gunnar Wissing Gammelgaard.

- 1 Niels Wissing Gammelgaard, f. 25. juni 1921 i Storrिंग, gift 13 november 1945 i Storrिंग kirke med Elna Marie Sørensen, f. 22. december 1919 i Skovby, datter af afdøde gdr. Laurits Sørensen, Hørslevbole, og hustru Martha, f. Pedersen.

N. W. G. var elev paa Borris Landbrugsskole vinteren 1944—45. E. M. var elev paa Klank Efterskole sommeren 1936 og elev paa Uldum Højskole sommeren 1940 og elev paa Ry Husholdningsskole vinteren 1943.

N. W. G. gdr. Mikkelballegaard, Søballe.

Børn:

- 1a Aage Sørensen Gammelgaard, f. 21. november 1947.
- 1b Else Martha Gammelgaard, f. 2. oktober 1950.

- 2 Arne Wissing Gammelgaard, f. 9. november 1922 i Storrिंग. A. G. var elev paa Klank Høj- og Efterskole vinteren 1937—38. Er bestyrer hos gdr. frk. Margrethe Pedersen i Gylling.

- 3 Rasmus Wissing Gammelgaard, f. 19. august 1926 i Storrिंग. Elev paa Klank Efterskole vinteren 1941—42 og Korinth Landbrugsskole 1952—53. Er landmand.

- 4 **Viggo Wissing Gammelgaard**, f. 14. juli 1931 i Storrington, gift 12. september 1954 i Hammel kirke med **Jonna Sylvia Sønderskov**, f. i Aarhus 27. marts 1923, datter af vognmand i Hammel **Peder Sønderskov** og hustru **Johanne**, f. Nielsen.

V. G. var elev paa Klank Efterskole vinteren 1945—46.

J. G. var elev paa Hadsten Højskole sommeren 1953.

V. W. G. ejer af »Lerhøj«, Søballe.

Børn:

- 4a **Bodil Anemette Gammelgaard**, f. 12. januar 1956.



Branddirektør Hans Rasmussen, Hammel

- 5 **Gunnar Wissing Gammelgaard**, f. i Storrington 24. december 1936. Har været elev paa Klank Efterskole vinteren 1950—51. Er landmand.

- J **Anna Sørensen Gammelgaard**, f. 28. maj 1890, gift 23. maj 1911 med snedkermester **Hans Rasmussen**, f. 16. august 1882, død 14. april 1956 i Hammel, søn af snedkermester **Karl Rasmussen** og hustru **Helene Rasmussen**, f. Hansen, af Galten.

Begge har været elever paa Vallekilde Højskole. Hans R. har lært tømrerfaget hos faderen i Galten, og han overtog faderens forretning og drev denne i tiden fra 1908 til 1934. Udover at passe sin forretning fik han ogsaa tid til at varetage forskellige tillidshverv, bl. a. formand for Galten vandværk, formand for Galten Haandværker- og Borgerforening i 14 aar, medlem af sogneraadet for Storrington-Stjær-Galten kommune, forstander for Teknisk skole i Galten og sløjd lærer ved Klank Efterskole.

I 1911 blev H. R. knyttet til »Den alm. Brandforsikring for landbygninger« som vurderingsformand for Storrington-Stjær-Galten vurderingsdistrikt under Aarhus branddirektorat. I 1923 blev han indvalgt i Brandforsikringens repræsentantskab og i 1929 tillige i tilsynsraadet, hvor han havde sæde, indtil han i 1934 blev udnævnt til branddirektør i Hammel, en stilling, han beklædte, til han i 1954 blev afløst af sin søn, Knud Rasmussen.

Børn:

- 1 **Kathrine Gammelgaard Rasmussen**, f. 1917, død 1918.
- 2 **Helene Gammelgaard Rasmussen**.
- 3 **Poul Gammelgaard Rasmussen**.
- 4 **Knud Gammelgaard Rasmussen**.

- 2 **Helene Gammelgaard Rasmussen**, f. 29. oktober 1918 i Galten, gift 18. oktober i Hammel kirke med remisearbejder **Svend Aage Hansen**, f. 17. september 1914. Bor i Aabyhøj.

Børn:

- 2a **Ole Gammelgaard Hansen**, f. 26. juni 1944.
- 2b **Anne Lise Gammelgaard Hansen**, f. 9. august 1957.

- 3 Poul Gammelgaard Rasmussen, f. 12. marts 1922 i Galten, gift 11. marts 1945 i Hammel kirke med Elin, f. Jespersen. P. G. R. er kæmner i Hammel.

Børn:

3a Stig Gammelgaard Rasmussen, f. 27. marts 1947.

3b Inge Gammelgaard Rasmussen, f. 13. februar 1952.

- 4 Knud Gammelgaard Rasmussen, f. 10. september 1929 i Galten, viet i Odder sognekirke 5. april 1953 til Hilda Holmgaard, f. Rasmussen. K. G. R. er branddirektør i Silkeborg.

- K Marinus Sørensen Gammelgaard, f. 11. marts 1894, gift 22. september 1918 med Elna Jensine v. d. Sterren Enevoldsen, f. 18. august 1895, datter af malermester Søren Enevoldsen og hustru Stine Johanne f. v. d. Sterren, Herskind. M. S. G. er snedker ved D.S.B., Aarhus; var elev paa Hørby Haandværkerskole 1915 og 1916. Bor St. Billestov 8, Aarhus.

Børn:

- 1 Edel Enevoldsen Gammelgaard, f. 20. september 1919, gift 6. oktober 1940 med arbejdsmand ved D.S.B.s centralværksted, Aarhus, Viggo Reinholdt Mikkelsen, f. 4. april 1911, søn af arbejdsmand A. Mikkelsen og hustru Ingeborg, Aarhus.

Bor St. Billestov 8, Aarhus.

Børn:

1a Elin Mikkelsen, f. 18. juni 1943.

- X Ane Birgitte Rasmussen, f. 28. januar 1861, død 17. december 1920, gift 1. april 1880 med Peder Sørensen af Herskind, f. 13. maj 1852, død 16. september 1921, søn af gdr. Søren Nielsen og hustru Ane. Havde først en mindre gaard paa Stjær mark, men købte 1898 en noget større gaard, »Kirkely«, i Stjær by.

Børn:

A Andrea Sørensen, f. 30. januar 1881, død 27. februar 1901.

B Marie Sørensen, f. 1884, død 1889.

C Rasmus Søren Aksel Sørensen.

D Sørine Sofie Sørensen.

E Marie Sørensen, f. 1891, død 1893

F Peder Møller Sørensen.

G Agnes Marie Sørensen.

H Andrea Marie Sørensen, f. 24. oktbr. 1901, død 12. marts 1914.



- C Rasmus Søren Aksel Søren-

Rasmus Sørensen, Canada, og hustru Hulda, f. Schmidt

sen, f. 4. april 1886, død 3. juli 1954, gift i Wetaskiwin, Alberta, 27. februar 1913 med Hulda Schmidt.

R. S. A. S. rejste 18 aar gammel til Minnesota og var i to aar hos farmer Rasmus Jeremiasen.

Derefter rejste han til Wetaskiwin, Alberta, Canada, hvor han af regeringen fik overladt 120 td. land mod at bo paa stedet i 3 aar. Min broder fortalte:

»Jeg har været med til at bygge Canada op. Da jeg kom, var der en jernbane, men ingen veje, meget tyndt befolket, men meget vildt; var man heldig at skyde en bisonokse, tog man skindet af den og noget af det bedste kød, hvis man havde brug for det, resten lod man ligge til de vilde dyr«.

Økonomisk var det vanskelige aar. 1913 giftede han sig med Hulda Schmidt. »Vi var unge og sunde og havde det godt sammen«.

40 aar gammel begyndte han som murersvend. Befolkningen voksede, og der byggedes mange nye huse. Forretningen voksede, og i 1953, da jeg besøgte ham, var det blevet til firmaet »Sorensen & Sons« med 35—40 mand i arbejde. Han fortæller: »Halvdelen af husene her i Wetaskiwin har jeg bygget, og den anden halvdel har jeg repareret«.

De byggede skoler, kirker, hospitaler, ofte langt borte, f. eks. »Katolsk kirke« i Kindersley ca. 300 miles fra Wetaskiwin. R. S. beskæftigede ofte danske, og hans venlige og livlige kone sagde til mig: »Jeg betragter mig som en »mor Danmark«.

1948 var R. S. hjemme i Danmark paa besøg, og samme aar startede han en forretning med udsalg af bygningsartikler i Edmonton, et meget godt aktiv for familien i dag.

R. S. omkom ved en bilulykke i 1954. Min broder har levet et rigt liv. Jeg er taknemlig for, at jeg kunne tage mod hans indbydelse, da han skrev til mig: »Kom, inden det er for sent«. M. S.

Børn:

- 1 Margaret Sørensen.
- 2 Norman Sørensen, f. 21. april 1916, død 23. august 1937.
- 3 Melburne Sørensen.
- 4 Lorraine Sørensen.
- 5 Elsceta Sørensen.
- 6 Alistair Sørensen.
- 7 Rass Sørensen, f. 6. maj 1926, død 16. maj 1926.

- 1 Margaret Sørensen, f. 31. oktober 1913, gift 4. august 1936 med Charles Treleaven. C. T. er bestyrer af en trælasthandel i Lacombe.

Børn:

- 1a Norman Treleaven, f. 1. oktober.
- 1b Ferrence Treleaven, f. 16. august 1939.
- 1c Richard Treleaven, f. 24. november 1943.
- 1d Allan Treleaven, f. 18. september 1945.

- 3 Melburne Sørensen, f. 31. juli 1917, gift 13. oktober 1940 med Lois Gillespie. L. G. medindehaver af entreprenørfirmaet »Sorensen & Sons«, Ltd., Wetaskiwin.

Børn:

- 3a Gail Sørensen, f. 7. november 1943.

- 4 Lorraine Sørensen, f. 31. juli 1917, gift i oktober 1937 med Arthur Treleaven. A. T. er indehaver af et motel.

Børn:

- 4a Patricia Treleaven, f. 1. december 1938.
- 4b Wesley Treleaven, f. 27. november 1939.
- 4c Dale Treleaven, f. 28. december 1940.
- 4d Lynn Treleaven, f. 11. december 1941.
- 4c Donna Treleaven, f. 8. marts 1943.
- 4f Ronald Treleaven, f. 24. september 1944.
- 4g Arlin Treleaven, f. 14. februar 1946.

- 5 Elsceta Sørensen, f. 29. oktober 1920, gift 19. juli 1942 med Norman Hladik. N. H. er farmer i Wetaskiwin.

Børn:

- 5a Maurice Hladik, f. 29. december 1943.
- 5b Maureen Hladik, f. 13. april 1947.

- 6 Alistair Sørensen, f. 29. februar 1924, gift 9. juni 1945 med Norma Begg. A. S. medindehaver af »Sorensen & Sons«.

Børn:

- 6a Sharron Sørensen, f. 21. maj 1946.
- 6b Gary Sørensen, f. 19. januar 1949.
- 6c Lloyd Sørensen, f. 20. november 1951.

- D Sørine Sofie Sørensen, f. 23. juni 1888, gift 30. april 1909 med gdr. Rasmus Christian Jensen, f. 12. oktober 1883, s. af gdm. Anton Jensen og hustru Edel, Stjær. S. S. S. var elev paa Haslev Højskole 1908. R. C. J. ejer Stjær Søndergaard. Han var elev paa Haslev Landbrugsskole 1907—08. Er medlem af skolekommissionen og formand for Stjær Lokalforening og Afholdsforeningen »Det blaa Kors« siden 1910.

Børn:

- 1 Ester Birgitte Jensen.
- 2 Edel Nathalie Jensen.
- 3 Mette Agnethe Jensen.
- 4 Karen Margrethe Jensen.
- 5 Anna Elfrida Søndergaard Jensen, f. 1919, død 1920.
- 6 Anton Søndergaard Jensen.
- 7 Petra Marie Jensen.

- 1 Ester Birgitte Jensen, f. 28. januar 1910, viet 20. oktober 1932 i Stjær kirke til Knud Thorlund Haahr, f. 20. marts 1907 paa Stjær mejeri, søn af fhv. hypotekdirektør Niels Peder Haahr, Aarhus. Fra 1932 til 1947 ejede de Toftkjærgaard i Stjær, fra 1947 Nølev Østergaard. K. T. H. sognefoged i Nølev fra 1950 til 1958.

Børn:

- 1a Niels Peter Haahr, f. i Stjær 23. september 1933.
- 1b Erling Carlsen Haahr, f. i Stjær 25. november 1936.
- 1c Birgit Haahr, f. i Stjær 4. marts 1939.
- 1d Flemming Haahr, f. i Stjær 3. april 1947.

- 2 Edel Natalie Jensen, født i Stjær 20. marts 1912, viet i Stjær kirke 29. juli 1933 til Svend Nielsen, født 28. august 1907, søn af gdr. Nielsen, Syvhøje, Sorring. De havde gaard i Hvidsten nær kroen fra 1933—39, købte da Pebbelgaard i Stjær af Edels bedstefader Anton Jensen. 1958 solgte de Pebbelgaard og har nu en gaard i Bredal ved Vejle. S. N. var medlem af sogne- raadet i tre perioder, i bestyrelsen for den lokale sparekasse, mejeri, brugsforening.

Børn:

- 2a Halvor Stinche Nielsen, f. 18. september 1934.
- 2b Erik Stinche Nielsen, f. 1. maj 1936.
- 2c Christian Stinche Nielsen, f. 25. januar 1938.
- 2d Jens Jørn Stinche Nielsen, f. 2. august 1943.
- 2e Ernst Stinche Nielsen, f. 29. oktober 1944.
- 2f Else Sofie Stinche Nielsen, f. 8. juni 1948.

- 3 Mette Agnethe Jensen, f. 25. november 1913. Er uddannet sygeplejerske paa Diakonissestiftelsen, virker ved Frederiksberg menighedspleje.

- 4 Karen Margrete Jensen, f. i Stjær, 17. juni 1915, viet i Stjær kirke 10. november 1940 til Henry Henriksen, søn af ringer og graver ved Dallerup kirke Niels Henriksen. De havde gaard i Sorring fra 1940 til 49, da de købte Søndergaard i Stjær.

Børn:

- 4a Inger Henriksen, f. 26. maj 1942.
- 4b Ellen Henriksen, f. 21. marts 1945.
- 4c Niels Christian Henriksen, f. 20. januar 1947.

- 6 Anton Søndergaard Jensen, f. i Stjær 4. april 1922. A. S. J. ejede Søndergaard 1946—49. Udvandrede til Canada og arbejdede en tid hos sin morbror R. S. Sørensen, er nu kanadisk statsborger og bor nær Cahterines, Ontario. Har været hjemme i Danmark tre gange. Ugift.

- 7 Petra Marie Jensen, f. 5. april 1926 i Stjær, gift i Nølev kirke 30. december 1956 med Mogens Ebert Christensen, faktor ved »Socialdemokraten« i Randers, søn af faktor ved Aalborg Socialdemokrat Ebert Christensen. P. M. J. er uddannet sygeplejerske fra Lukasstiftelsen og har arbejde paa sygehuset i Randers.

- F Peder Møller Sørensen, f. 8. marts 1893 i Stjær, gift I 26. september 1916 med Elfrida Marie Rasmussen, f. 25. februar 1895, død 12. juli 1926, datter af gmd. Peder Rasmussen og hustru Mette af Stjær. Gift II 10. oktober 1928 med Metha Kirstine Haahr, f. 20. oktober 1899 paa Stjær mejeri, datter af fhv. hypotekdirektor Niels Peder Haahr og hustru Kathrine, Ringkøbingvej, Aarhus. P. M. S. havde først en gaard i Stjær, og har siden 1928 haft Nølevgaard ved Odder.

Ingen børn i I ægteskab.



Agnes Iversen, f. Sørensen



Niels Iversen

Børn i II ægteskab:

- 1 Henning Haahr Sørensen.
 - 2 Bent Møller Sørensen.
 - 3 Hugo Møller Sørensen.
 - 4 Bjarne Haahr Sørensen.
- 1 Henning Haahr Sørensen, f. 16. april 1930 paa Nølevgaard, viet 16. november 1957 til Agnete Bald, datter af murer-mester Knud Bald og hustru Carmen, Svanemøllevej, København. H. H. S. har realeksamen fra Odder 1946, landbrugsskoleophold paa Malling 1948, student fra Akademiet i Aarhus 1950. H. A. fra Handelshøjskolen i Aarhus 1954. Har arbejdet i Imperial Bank of Canada i Edmonton 1954—55; er nu i Handelsbanken i København 1957.
- 2 Bent Møller Sørensen, f. 11. juni 1933 paa Nølevgaard, realeksamen 1949, lært herreekvipering hos købmand Grønfeld, Odder, 1949—53. Ansat i Imperial Bank of Canada i Wetaskiwin og Boyle 1954—55. Ekspedient hos Crome og Goldschmidt, København, siden 1957.
- 3 Hugo Møller Sørensen, f. 11. juni 1933 paa Nølevgaard. Mellemskoleeksamen 1948. Vejlbys Landbrugsskole 1952—53. Ejer en gaard i Driften pr. Odder.
- 4 Bjarne Haahr Sørensen, f. 4. juni 1937 paa Nølevgaard. Realeksamen fra Odder 1953. Elev paa Th. Langs seminarium i Silkeborg siden 1955.
- G Agnes Marie Sørensen, f. 29. september 1900, gift i 1932 med Niels Iversen, der døde i 1943. A. M. S. har siden 1932 været ejer af ejendommen Chr. Wærumsgade 8, Aarhus. Har været elev paa Børkop Højskole 1920 og paa Haslev Husholdningsskole 1923.

MIKKELSEN-GRENEN FRA TAASTRUP

CC Ane Stine Sørensen, født 12. februar 1813, død 21. februar 1863. Gift ca. 1. novbr. 1829 med enkemand Michel Laursen, gaardmand i Taastrup, f. i Ingerslev, Thiset sogn, 9. august 1793, død 23. marts 1862.

Michel Laursens gaard laa inde i Taastrup by; den er nu nedbrudt, og dens jorder udgør en del af Stallinggaards. Bygningerne var i Michel Laursens tid temmelig gammelt bindingsværk, og det fortælles, at mens gaardens bygninger var noget pjaltede at se til, var marken den bedst drevne i Taastrup.

I Harlev sogns kirkebog er Michel Laursens navn stavet med ch indtil 1835, derefter med kk. Familien er nu helt gaaet over til at stave det med kk.

Børn:

- I Anne Oline Michelsdatter.
- II Karen Michelsen.
- III Søren Michelsen.
- IV Peder Michelsen.
- V Jens Michelsen, f. 28. april 1841, død 5. februar 1843.
- VI Ane Cathrine Michelsen.
- VII Jens Michelsen.
- VIII Poul Martin Michelsen.
- IX Mariane Michelsen, døde kort efter moderen.
- X Ane Jensine Marie Michelsen.
- XI Anne Johanne Michelsen.

I Anne Oline Michelsdatter, f. 11. maj 1831, død 1. maj 1903. Gift med dræningsmester, boelsmand Jens Peter Madsen, kaldet Brandbjerg, f. 1. februar 1834, død 25. juni 1918, søn af udflytter Mads Jensen og hustru Else Jensdatter i Brandbjerg, Lillering mark.

Naar J. P. Brandbjerg som dræningsmester var borte fra hjemmet undertiden i ugevis, passede Oline ejendommen i Framlev, som de overtog et par aar efter deres bryllup, og som var paa 8 tdr. land. — Oline havde som ung pige lært modesyning i Aarhus og havde en lille modehandel i fødegaarden i Taastrup før de blev gift.

Børn:

- A Mikkel Laursen Madsen Brandt.
- B Anne Else Marie Madsen, f. 10. jan. 1867, død 20. april 1889.
- C Anne Stine Madsen.
- D Mads Jensen Madsen, f. 18. april 1871, død 12. juli 1898.



A Mikkel Laur-
sen Madsen

Snedkermester Mikkel Brandt, Aarhus, og hustru Karen Marie, f. Andersen

Brandt, f. 24. januar 1864, død 7. december 1920, gift 25. april 1890 med Karen Marie Andersen, f. 22. november 1869, død 22. september 1955, datter af gdr. Anders Laursen og hustru Mette Kirstine, Langballe mark.

Mikkel Brandt lærte snedkeriet hos Overgaard i Skanderborg; efter at han havde opført en del ejendomme i Aarhus, nedsatte han sig som møbelsnedker paa Frederiksgade 73, hvor han drev en anset forretning til sin død i 1920.

Børn:

- 1 Ove Peter Madsen Brandt.
- 2 Alfred Madsen Brandt.
- 3 Georg Marinus Madsen Brandt.
- 4 Clara Kirstine Madsen Brandt.
- 5 Magnus Madsen Brandt.
- 6 Carlo Madsen Brandt.
- 7 Aage Madsen Brandt.
- 8 Martha Madsen Brandt.
- 9 Wolmer Madsen Brandt.
- 10 Elna Madsen Brandt.
- 11 Georg Marinus Madsen Brandt.

1 Ove Peter Madsen Brandt, f. 20. juni 1890, død i Minneapolis, U.S.A., i december 1952. Efter en del aar paa valsen i Tyskland og Schweits rejste han 1912 til U.S.A., hvor han blev til sin død. Veteran fra første verdenskrig. Ingen børn.

2 Alfred Madsen Brandt, f. 9. marts 1892. Rejste 1909 til U.S.A. efter at have lært som isenkræmmer. Veteran fra første verdenskrig. Lever nu som rentier ved White Bear Lake, Minnesota, U.S.A. Ugift.

3 Georg Marinus Madsen Brandt, f. 25. april 1894, død som følge af vaadeskud paa Søndergade i Aarhus, 27. oktober 1908.

4 Clara Kirstine Madsen Brandt, f. 16. august 1896. Gift 17. januar 1936 med købmand Matthes Nørgaard, Tiset pr. Gram, Sønderjylland, f. 3. juli 1896.

Børn:

4a Peter Brandt Nørgaard, f. 9. maj 1937. Student fra Ribe Katedralskole.

5 Magnus Madsen Brandt, f. 10. juli 1898, død 22. december 1951. Møbelsnedker. Ugift.

6 Carlo Madsen Brandt, f. 23. december 1899, død 1957. Gift 26. september 1927 i København med Mary Laursen, f. i Hørning 13. december 1899. Udlært maskinarbejder, senere maskinist paa Congo, Afrika. Sejlede ved sin død som maskinchef med D.F.D.S. baade.

Børn:

6a Ove Brandt, f. 2. marts 1931. Teknikum-Ingeniør. Gift 1. februar 1953 med Birthe Thomsen, København, f. 19. august 1929.

Børn:

6a1 Leif Brandt, f. 2. marts 1954.

6a2 Arne Brandt, f. 2. marts 1954. (Tvillinger).

- 7 Aage Madsen Brandt, f. 2. september 1901, død 7. juni 1924. Ugift. Møbelsnedker.
- 8 Martha Madsen Brandt, f. 15. december 1902, gift 16. januar 1943 med maskinfabrikant Villiam Olsen, f. 24. september 1899. Har forretning i Marstrandsgade i Aarhus, hvor han handler med centrifuger. Ingen børn.
- 9 Wolmer Madsen Brandt, f. 6. oktober 1904. Ugift. Billedskærer.
- 10 Elna Madsen Brandt, f. 27. april 1907. Ugift. Ekspeditrice. Elna og Wolmer har overtaget det gamle hjem paa Frederiksgade 73, Aarhus, hvor nu hele familiekredsen samles.
- 11 Georg Marinus Madsen Brandt, f. 15. august 1908. Ugift. Møbelpolstrer.
- C Anne Stine Madsen, f. 24. april 1869, død i Framlev 6. december 1894. Gift med handelsagent Lars Rasmussen, Randers. Et barn døde i den spæde alder.

- II Karen Michelsen, f. 17. marts 1834, død 13. december 1902, gift 1. februar 1861 med skrædder Niels Mortensen, f. 4. maj 1834, død 26. februar 1912, søn af skrædder Morten Nielsen, Aarslev.

Niels Mortensen begyndte som skræddermester i Kolt paa det sted, hvor der nu er friskole; han gik, som skik og brug den gang var, ud og syede for folk i hjemmene. Tillige drev han høkerhandel. 1873 flyttede han til Aarhus og havde i mange aar forretning dér. Deltog i krigen 1864 som infanterist.

Børn:

A Morten Mortensen.

B Mikkel Anton Mortensen.

C Mariane Mortensen.

D Mette Mortensen.

E Anders Peter Mortensen.

- A Morten Mortensen, f. 10. oktober 1861, død i efteraaret 1932. Gift 6. november 1885 med Kirstine Christoffersen, f. 30. oktober 1865, død 13. januar 1925, datter af snedker ved D.S.B. Jacob Christoffersen, Aarhus. Morten Mortensen var skræddermester i København.

I tillægget for 1934 skrev Ane Stine Sørensen:

Skræddermester Morten Mortensen, hvem vi kaldte fætter Morten, havde et sjældent humør. Han levede et lykkeligt familieliv og var en god fader for sine børn. Sin gode forretning afstod han efter at være blevet ramt af en lammelse i venstre side.

Blandt slægten i København var han meget afholdt. Trods sin sygdom havde han altid en spøg paa læben. Sin lidelse bar han med sjælden taalmodighed.

Børn:

- 1 Niels Jacob Ingvor Ferdinand Lassalle Mortensen, navneforandring til Mortved.
 - 2 Ane Kirstine Nielsine Mortensen.
 - 3 Karen Mortensen.
- 1 Niels Jacob Ingvor Ferdinand Lassalle Mortved, f. 4. juli 1886. Gift med Ida Menes af Riga, Letland. Urmager i Aarhus. Ingen børn.
 - 2 Ane Kirstine Nielsine Mortensen, f. 19. december 1887, gift 4. december 1914 med bogholder i Landbosparekassen i Aarhus Henrik Vilhelm Rasmussen, f. 20. juli 1880, søn af justitsraad, sagfører Jørgen Rasmussen og hustru Rosalie, f. Øster, Aarhus. A. K. N. M. er guldsmed i Aarhus.
 - 3 Karen Mortensen, f. 13. marts 1890, gift I 20. januar 1916 med overretssagfører H. Rasmussen, Aarhus. Gift II med afdelingschef Cederquist, søn af overdrejer Cederquist og hustru Ellen, f. Nielsen.

Børn i I ægteskab:

- 3a Jørgen Rasmussen (adopteret Cederquist), f. 18. januar 1917.
- B Mikkel Anton Mortensen, f. 6. april 1863, død 31. maj 1913. Gift med Frederikke Møller, datter af restauratør Møller, Tangen, Aarhus. Overtog restaurationen efter svigerfaderen. Ingen børn.
- C Mariane Mortensen, f. 18. februar 1865 (?), død 1892, gift med malermester Carl Grann af Ebeltoft. Ingen børn.
- D Mette Mortensen, f. 30. maj 1869, gift 31. oktober 1899 med Karl Peter Rudolf Rasmussen, f. 9. december 1874, søn af graver Niels Rasmussen og hustru Johanne Petrea, Aarhus. Kirkegaardsinspektør i Aarhus fra 1906.

Børn:

- 1 Karen Petrea Rasmussen, f. 1. december 1901. Handelsskoleeksamen.
- E Anders Peter Mortensen, f. 15. oktober 1870, død 14. januar 1933. Gift 9. november 1898 med Ane Johanne Madsen, f. 28. juli 1867, datter af snedkermester Hans Peter Madsen og hustru Elisabeth Sophie, f. Jensen, Herning. Skræddermester i Aarhus.

Ved Anders Peter Mortensens død skrev »Dansk Good-Templar«:

Med den afdøde er en af I. O. G. T.s ældste og mest trofaste medlemmer i Aarhus gaaet bort. — Hans venlige sindelag, hans forstaaelse af mennesker og hans betydelige administrative evner gjorde ham snart til logens leder, og enten han var Ø. T. eller ikke, var han og logen uadskillige begreber. Hans død er derfor et stort savn for logen og ordenen i Aarhus. Han var en af de personligheder, der vanskeligt kan erstattes.

Ved jordefærden udtalte pastor Høgsted bl. a.:

Man har ret til at sige, at Mortensen stillede sig i det godes tjeneste. Han var et menneske, der paa sin egen stilfærdige maade ønskede at øve ret og skel til alle sider. Trofasthed var et karaktertræk hos ham. Blev han betroet en opgave, løste han den med sjælden redelighed. Det gav sig bl. a. udtryk i hans arbejde for afholdssagen. Hvad han her har betydet for sine omgivelser er værd at sige tak for. — Men denne store sag var jo ikke den eneste, der havde hans hjerte. Han havde øjet aabent for de værdier, der skjuler sig for det tankeløse menneske. Det liv, han nu er gaaet ind til, var ikke for ham en fremmed verden. Vi er mange, der siger tak, fordi vi lærte denne gode, retsindige mand at kende.

Børn:

- 1 Carl Johan Elias Mortensen.
- 2 Gerda Elisabeth Mortensen.
- 3 Niels Aksel Mortensen.

- 1 Carl Johan Elias Mortensen, f. 16. august 1899, gift 3. november 1929 med Lilli Hildegard Jørgensen, datter af fhv. formand Anders Jørgensen og hustru Marie.
- 2 Gerda Elisabeth Mortensen, f. 6. november 1902, gift 26. april 1929 med bogholder Christian Vesterby Mikkelsen, f. 23. januar 1902, søn af mælkehandler Jens Mikkelsen og hustru Emilie, f. Sørensen, Brabrand.
- 3 Niels Aksel Mortensen, f. 6. november 1902, død 20. april 1928.

Niels Aksel Mortensen var ved sin død lokal redaktør i Bramminge af dagbladet »Vestkysten«. Var oprindelig klejnsmed, men efter en lang cykletur til udlandet, hvor han bl. a. besøgte Rom, vendte han hjem og blev knyttet som medarbejder til »Skive Venstreblad«. Senere blev han knyttet til »Vestkysten«, og i december 1926 blev han lokalredaktør i Bramminge; som saadan kom han i et godt forhold til befolkningen og gik stærkt op i sin gerning.

Af interesser, der laa ham paa hjerte nævnes især afholdssagen og spejderbevægelsen. En af hans gamle medarbejdere ved spejdertropen i Skive, red. Leif B. Hændil, skrev bl. a.:

»Hans død betyder en oprigtig sorg for alle os gamle Skive-spejdere. Han var en prægtig kammerat, et fint og retlinet menneske, hvis hjælp-somhed og opofrelse var uden grænser. Jeg husker ham slæbende af sted paa de smaas rygsække. Jeg mindes ham som den, der altid var parat til det drøjeste arbejde — som den, der satte humør i hele flokken, naar regn og kulde var ved at slaa surhed i rækkerne«.

- III Søren Michelsen, f. 22. november 1836, død 4. februar 1916. Gift 12. juni 1866 med Maren Christensen, f. 21. november 1842, død 20. december 1873, datter af væver Christian Jensen Foss, Hørslev.

Børn:

- A Ane Stine Sørensen.
- B Christian Michael Sørensen Foss.

- A Ane Stine Sørensen, f. 1. juli 1869, død 21. juni 1939. Ugift. I sine unge dage kom hun ud at tjene og har haft flere pladser, som hun har røgtet til sine herskabers fulde tilfredshed. I de vidnesbyrd, der



Søren Rasmussen (Vinding)



Anna Stine Rasmussen, f. Mikkelsen

foreligger fra de herskabshuse, hun har været i, prises hun af alle for sin dygtighed, økonomi og paalidelighed. Hun har haft plads i store huse; her skal nævnes: kgl. hof-bagermester E. Bülov, Julius Rohde, hofjægermester von Falsbo, grevinde Thor Knuth, økonoma paa dr. Esmans klinik. En, der har betænkt Ane Stine meget med gaver, var grev Knuth, der blandt andet gav hende et mahogni chatol; og hun ejede mange fine og værdifulde ting, som hun ved testamente betænkte forskellige familiemedlemmer med inden for Adslev slægten.

Jens Christian Mikkelsen, Skanderborg, søn af smedemester Carl Mikkelsen og hustru Ine, Hemstok, var Ane Stines fætter. Ane Stine kom meget i hjemmet i Hemstok. Jens Mikkelsen blev ved testamente indsat som universalarving efter afdødes ønske.

Grunden til, at dette skrives, er, at Ane Stine Sørensen har været med i det første store samlingsarbejde i 1925, da slægten blev registreret. De møder, der blev holdt i København, var hun i spidsen for og gav store økonomiske ofre for, at slægten i København kunne samles.

J. Chr. Mikkelsen.

B Christian Michael Sørensen Foss, f. 29. august 1873, gift 2. juni 1898 med Birgitte Laursen, f. i Lyngby 11. december 1876. Arbejdsmand i Aarhus. Ingen børn.

IV Peder Michelsen, f. 14. maj 1839, død 25. februar 1888. Gift 15. december 1866 med Anna Kathrine Thomsen, f. 5. oktober 1844, død 12. september 1911. Boede i »Ingerslyst« paa Mollerup mark, Linaa sogn.

Børn:

- A Anna Stine Mikkelsen.
- B Karen Mikkelsen.
- C Søren Mikkelsen.
- D Mariane Mikkelsen.

A Anna Stine Mikkelsen, f. 10. maj 1868, gift 27. maj 1888 med Søren Rasmussen (Vinding), f. 24. februar 1866, søn

af Rasmus Sørensen og hustru Mariane Jensen af Møllerup. Boede i Møllerup, Mundelstrup, og tilsidst i Gjeding. Arbejdsmand. Tilnavnet Vinding skyldes, at Søren Rasmussens far en tid tjente i landsbyen Vinding ved Vejle.

Børn:

- 1 Rasmus Sørensen Vinding.
- 2 Peder Sørensen Vinding.
- 3 Mary Sørensen Vinding.
- 4 Niels Sørensen Vinding.
- 5 Alfred Sørensen Vinding.
- 6 Ane Kathrine Sørensen Vinding.
- 7 Ejnar Sørensen Vinding.
- 8 Astrid Sørensen Vinding.
- 9 Aksel Thorvald Sørensen Vinding.
- 10 Jakobine Marie Sørensen Vinding.
- 11 Anton Sørensen Vinding.

- 1 Rasmus Sørensen Vinding, f. 26. april 1888, gift 17. september 1917 med Bolette Marie Andersen, datter af And. Rasmussen og hustru Anne Marie Sørensen, Viby Terp, død.

Banebetjent i Gjeding.

Børn:

- 1a Anders Vinding, f. 16. januar 1923.
- 1b Ellen Vinding, f. 4. januar 1925.
- 1c Helge Vinding.

- 2 Peder Sørensen Vinding, f. 27. april 1889, gift 25. oktober 1914 med Martha Steffensen af Aarhus, f. 18. januar 1890, død. Pens. overbetjent i Aarhus.

Børn:

- 2a Alice Vinding, f. 2. juli 1924, gift med blikkenslager ved D.S.B. Henry Valter Christensen, Aarhus, f. 16. juni 1924. Ingen børn.

- 3 Mary Sørensen Vinding, f. 17. maj 1891, gift 9. april 1916 med Niels Andersen, f. 8. januar 1891, søn af Andr. Andersen og hustru Anne Marie Sørensen, Viby Terp.

Børn:

- 3a Gudrun Vinding Andersen.
- 3b Edith Vinding.

- 3a Gudrun Vinding Andersen, f. 8. december 1916, gift med bankassistent C. E. Adamsen, Horsens, f. 30. april 1914.

Børn:

- 3a1 Erik Vinding Adamsen, f. 3. december 1943.
- 3a2 Niels Christian Vinding Adamsen, f. 31. juli 1953.

- 3b Edith Vinding, f. 24. februar 1920, gift med Gustav Hansen, ansat ved Vagervæsenet, f. 22. januar 1922, søn af Otto Hansen, Sønderho, Fanø. Et adoptivbarn.

- 4 Niels Sørensen Vinding, f. 26. juli 1893, gift februar 1922 med enkefru Marie Bruun, Aalsrode, død. Ingen børn. Pens. overportør ved D.S.B., Aalborg.

- 5 Alfred Sørensen Vinding, f. 30. april 1896, død. Tromlefører ved Aarhus kommune. Gift 16. maj 1920 med Sara Olivia Hansen, f. 2. august 1898, datter af maskinarbejder H. C. Hansen og hustru Mathilde, f. Drewes, Rosenvang.

Børn:

5a Esther Marie Vinding.

5b Gunnar Martin Vinding.

5c Ulla Mathilda Vinding, f. 3. juli 1939. Ugift.

- 5a Ester Marie Vinding, f. 7. juli 1920, gift 31. maj 1941 med rørlægger Søren Peter Brochdorff Therkildsen, f. 19. oktober 1915.

Børn:

5a1 Ove Alfred Brochdorff Therkildsen, f. 27. februar 1943.

5a2 Villy Brochdorff Therkildsen, f. 24. juli 1945.

5a3 Joan Brochdorff Therkildsen, f. 20. april 1948.

5a4 Karl Brochdorff Therkildsen, f. 18. februar 1953.

- 5b Gunnar Martin Vinding, f. 28. september 1924, udlært klejnsmed. Gift 24. maj 1952 med Alice Christine Christensen, f. 1. juni 1931, datter af Rasmus og Lilly Christensen, Viby.

Børn:

5b1 Mariann Vinding, f. 29. november 1953.

- 6 Ane Kathrine Sørensen Vinding, f. 8. maj 1898, død. Gift 25. november 1917 med Rasmus Jensen, f. 12. december 1891, død, søn af arbejdsmand Rasmus Jensen, Kasted. Arbejdsmand i Tilst.

Børn:

6a Klara Vinding Jensen.

6b Rasmus Vinding Jensen.

6c Ida Vinding Jensen.

6d Søren Vinding Jensen, f. 5. april 1923.

6e Sigrid Vinding Jensen.

6f Inger Vinding Jensen.

- 6a Klara Vinding Jensen, f. 22. februar 1917, gift 7. juli 1934 med arbejdsmand Peter Hansen, Galten, f. 16. april 1907.

Børn:

6a1 Erna Vinding Hansen.

6a2 Tove Vinding Hansen.

6a3 John Vinding Hansen, f. 22. december 1941.

- 6a1 Erna Vinding Hansen, f. 16. april 1934, gift 22. juni 1951 med chauffør Svend Storm Nielsen, Silkeborg, f. 15. januar 1932.

Børn:

6a1a Margit Vinding Storm Nielsen, f. 1. juli 1952.

6a1b Niels Christian Vinding Storm Nielsen, f. 28. december 1953.

6a1c Bjarne Vinding Storm Nielsen, f. 7. februar 1955.

6a1d Mariane Vinding Storm Nielsen, f. 18. februar 1957.

6a1e Jan Vinding Storm Nielsen, f. 26. april 1958.

- 6a2 Tove Vinding Hansen, f. 23. august 1936, gift 5. april 1955 med maskinarbejder Vilhelm Jøhnke, f. 28. juli 1934.
- Børn:
- 6a2a Preben Vinding Jøhnke, f. 16. oktober 1955.
- 6a2b Torben Vinding Jøhnke, f. 6. juli 1957.
- 6b Rasmus Vinding Jensen, f. 4. marts 1918, gift med Kirstine Tønnesen, datter af Tønner Tønnesen og hustru Karen Marie Jensen, Grundfør. Chauffør, bor i Gjeding.
- Børn:
- 6b1 Erik Vinding Jensen, f. 14. april 1940. Maler.
- 6b2 Kurt Vinding Jensen, f. 28. november 1943. Savskærerelev.
- 6b3 Sonja Vinding Jensen, f. 5. december 1946.
- 6b4 Hans Vinding Jensen, f. 11. november 1950.
- 6c Ida Vinding Jensen, f. 26. marts 1921, gift 15. december 1945 med Jens Steen Kaae Jensen, f. 2. september 1921. Bor i Vejlbj.
- Børn:
- 6c1 Anna Vinding Jensen, f. 6. juni 1944.
- 6c2 Herdis Vinding Kaae Jensen, f. 12. marts 1947.
- 6c3 Jørgen Vinding Kaae Jensen, f. 30. august 1949.
- 6e Sigrid Vinding Jensen, f. 28. februar 1925, gift 26. december 1943 med autoblikkenslagermester Martin Petersen, Birkedalsvej 19, Viby, søn af gdr. Hans Petersen og hustru Sørine, »Lindekær«, Hasselager.
- Børn:
- 6e1 Margit Vinding Petersen, f. 15. marts 1946.
- 6e2 Anne-Lise Vinding Petersen, f. 19. januar 1952.
- 6e3 Birthe Vinding Petersen, f. 16. oktober 1958.
- 6f Inger Vinding Jensen, f. 23. december 1931, gift med elektriker Peder Vagn Pedersen, Bernstorffsvej 4, Viby, søn af arbejdsmand Oskar Pedersen, Viby.
- Børn:
- 6f1 Inge-Marie Vinding Pedersen, f. 19. november 1953.
- 6f2 Bjarne Vinding Pedersen, f. 13. februar 1956.
- 7 Ejnar Sørensen Vinding, f. 10. juli 1900, død. Gift 15. december 1922 med Petra Knudsine Marie Jensen, af Geding, f. 1. december 1898. Ingen børn.
- 8 Astrid Vinding Sørensen, f. 7. juni 1902, gift 27. marts 1948 med Niels Loumann, Aarhus.
- Børn:
- 8a Børge Vinding, f. 25. oktober 1921, gift 3. maj 1948 med Inga Andersen, datter af Olaf og Kathrine Andersen, Traadbjerg. Bor i Aarhus.
- Børn:
- 8a1 Kristian Vinding, f. 29. marts 1953.
- 8a2 Paul Vinding, f. 25. april 1956.

- 9 Aksel Thorvald Sørensen Vinding, f. 2. januar 1905, gift med Ane Margrethe Nielsen, f. 18. oktober 1906. Arbejder ved amtet.
 Børn:
 9a Sigrid Nanna Vinding.
 9b Paulé Arne Vinding.
 9c Alice Bente Vinding.
- 9a Sigrid Nanna Vinding, f. 28. august 1928, gift 27. maj 1947 med pedel Ernst Kristian Peter Jensen, f. 27. maj 1924, søn af handelsmand Marius Jensen, Brabrand, og hustru Marie.
 Børn:
 9a1 Finn Vinding Jensen, f. 26. august 1947.
 9a2 Jan Vinding Jensen, f. 28. april 1953.
- 9b Paulé Arne Vinding, f. 19. juli 1930, gift 26. juli 1955 med Ellen Kaiser, f. 24. januar 1928, datter af Rasmus og Astrid Kaiser, Silkjær.
 Børn:
 9b1 Birthe Kaiser Vinding, f. 18. juli 1956.
 9b2 Lars Kaiser Vinding, f. 13. maj 1958.
- 9c Alice Bente Vinding, f. 19. juli 1932. Overbogholderske i Kgl. Grønlandske Handel, København.
- 10 Jacobine Marie Sørensen Vinding, f. 22. februar 1906, gift 8. maj 1928 med Johan Petersen, Højbjerg, f. 6. februar 1904.
 Børn:
 10a Kaj Vinding Petersen.
 10b Ketty Victoria Petersen.
- 10a Kaj Vinding Petersen, f. 16. august 1928, gift 23. februar 1952 med Inga Petersen, f. 23. juli 1930, datter af blikkenslager Carl og Oda Petersen, København.
 Børn:
 10a1 Franch Vinding Petersen, f. 19. juli 1952.
 10a2 Linda Vinding Petersen, f. 30. december 1955.
- 10b Ketty Victoria Petersen, f. 6. januar 1935, gift 16. marts 1957 med lagerforvalter Verner Mausing, f. 11. november 1935, søn af Axel og Gerda Mausing, Borum.
 Børn:
 10b1 Jan Mausing, f. 15. september 1958.
- 11 Anton Sørensen Vinding, f. 11. januar 1908, gift med Henny.
 Børn:
 11a Karen Vinding, gift med Jens Petri Petersen, Frederiksberg. Har to børn: Birgitte og Doris.
 11b Anna Vinding, gift med Vagn Petersen, Mundelstrup. Har to børn: Lilian og Franck.
 11c Bente Vinding.

- B Karen Mikkelsen, f. 13. oktober 1871, død 18. marts 1925, gift med husejer, pakhuskarl Hans Peter Jensen, Sorring.
- Børn:
- 1 Anton Jensen.
 - 2 Ane Jensen, f. 7. august 1900.
 - 3 Katrine Jensen.
 - 4 Peder Michael Jensen, f. 4. marts 1906.
 - 5 Jørgine Jensen, f. 24. december 1909.
- 1 Anton Jensen, f. 25. september 1897, gift med Ella Jensen fra Linaa, f. 26. november 1896. Har en statshusmandsejendom i Møllerup.
- Børn:
- 1a Emma Jensen, f. 24. juli 1922.
- 3 Katrine Jensen, f. 23. januar 1902, gift 12. november 1923 med kurvemager Peter Marinus Sørensen, Hobro.
- Børn:
- 3a Kristian Sørensen, f. 19. december 1923.
- C Søren Mikkelsen, f. 12. april 1873, gift I 5. november 1899 med Jensine Rasmine Mikkelsen, f. i Gram 14. marts 1877, datter af træskomand Jens Mikkelsen og hustru Kirstine Marie Tønnesen. Gift II 30. januar 1914 med Marie Elisabeth Schiøtt Pedersen, f. 29. maj 1878, datter af Jens Pedersen og hustru Elisa Marie Mikkelsen af Hørret, Maarslet sogn.
- Ejer af »Granly« paa Malling mark.
- Børn i II ægteskab:
- 1 Signe Marie Mikkelsen, f. 23. september 1920.
- D Mariane Mikkelsen, f. 14. november 1877, gift 13. april 1902 med inkassator Rasmus Peter Sørensen, f. 10. april 1880, søn af husmand Rasmus Jørgen Sørensen og hustru Jakobine, f. Pedersen, i Galten. Bor i Aarhus.
- Børn:
- 1 Rasmus Peter Sørensen, f. 13. august 1902, gift med Mary Mogensen, f. 11. marts 1910, datter af Søren Mogensen og hustru Astrid, Aarhus. Har forretning i Aarhus.
- Børn:
- 1a Inger Sørensen, f. 28. oktober 1942. I koloniallære.
- VI Ane Cathrine Michelsen, f. 28. december 1843, død 3. marts 1893, gift 8. april 1868 med Peder Jensen Leth, død 9. november 1899, søn af gaardejer Jens Leth, Framlev.
- P. J. L. arvede fødegården i Framlev; senere flyttede de til Klank og boede tilsidst i Aarhus.
- Børn:
- A Jens Pedersen Leth.
 - B Søren Michael Pedersen Leth.
 - C Niels Marius Pedersen Leth.
 - D Ane Marie Pedersen Leth.

- A Jens Pedersen Leth, f. 5. marts 1869, død 8. marts 1956. Maskinsmed i Aarhus. Ugift.
- B Søren Michael Pedersen Leth, f. 20. maj 1870. Ugift. Skomager. Døde i København 22. februar 1916.
- C Niels Pedersen Leth, f. 13. april 1872. Ugift. Typograf. Døde i Aarhus 1908.
- D Ane Marie Pedersen Leth, f. 26. marts 1877, gift med handelsrejsende Felix Georg Valdemar Hansen, f. 27. juli 1873, død i september 1916 i København.
 Børn:
 1 Georg Valdemar Hansen, f. 27. august 1900.

- VII Jens Michelsen, f. 21. april 1846, død 19. marts 1895. Gift I 3. marts 1875 med Ane Christensen, f. i Venge 9. august 1853, død 23. september 1882. Gift II 5. maj 1883 med Karoline Marie Larsen, f. 16. december 1856, død 31. oktober 1921.

J. M. havde flere aar fast arbejde i et kornfirma i Aarhus, men dagen efter, at venstremænd dr. Pingel 1884 valgtes til folketingsmand i Aarhus, fik han sin afsked; han havde som deltager i arbejderbevægelsen været virksom for dennes valg. Var i flere aar kasserer i Arbejdsmandenes fagforening.

Børn i I ægteskab:

- A Anna Kirstine Mikkelsen Mikkelsen, f. 24. december 1875, død 4. januar 1896. Ugift.
- B Carl Marius Mikkelsen.

Børn i II ægteskab:

- C Christian Andreas Mikkelsen.
- D Lars Peter Mikkelsen, f. 11. marts 1886, død 10. maj 1888.
- E Petra Mikkelsen.

- B Carl Marius Mikkelsen, f. i Aarhus 5. april 1878, død 10. marts 1951, gift 24. november 1899 med Ine Katrine Lemming, f. 6. januar 1878, død 20. september 1945, datter af gaardejer Vilhelm Rasmussen og hustru Christense, Nygaarde skov. I overretssagfører Holtets bog om Skanderborgs historie oplyses side 191, at Lemming familien i Nygaarde er efterslægt efter Skanderborgs første dyrlæge Peter Petersen Lemming.

Jeg vil tænke tilbage paa nogle episoder fra fars drengeaar, som han har omtalt. Kronprins, senere kong Christian d. 10., vores folkekære konge, aftjente sin rekruttid i Aarhus. Drengene vidste, at de skulle hilse pænt paa kronprinsen; de fik da altid en 2 øre. De brugte saa den trafik, som Tordenskjolds soldater, at skynde sig om næste gadehjørne og hilse paa ham igen; hatten af — 2 øre! Det blev til en hel forretning for drengene saadanne dage.

Far kom i lære hos smed Sørensen i Stautrup og blev udlært dér. Senere kom han til Hemstok, hvor hans onkel var smed. Der var i Hemstok-Nygaarde nogle gaardejere, der havde oprettet en bysmedie. Da bysmeden døde 1899, overtog far stillingen, og far og mor blev gift november samme aar; mor havde tjent hos en af gaardejerne i Hemstok.



Smedemester Carl Mikkelsen, Hemstok, med børn, svigerbørn og børnebørn

Da far og mor overtog smedien, var det et langt hus paa 8 fag, tækket med straa; 4 aar senere købte de forretning og ejendom af de forskellige ejere. 1910 blev forholdene i smedien for smaa, og de byggede den nuværende smedie, som siden blev udbygget med cykleværksted og garage; 1928 blev maskinværkstedet bygget. Jeg tror ikke tiden faldt os lang derhjemme; der foregik altid noget omkring Hemstok smedie.

Far og mor var begge med i ungdomsarbejdet og medspillere ved de mange dilettantkomedier, der blev opført i Svejstrup forsamlingshus; far var tillige instruktør. Der er i familiens eje talrige paaskønnelser for det arbejde.

Far var ogsaa stærkt interesseret i samlingsarbejdet indenfor sin stand; han var medstifter af Østjyllands smedemesterforening og Midtjyllands cykle- og industriforening. Indenfor smedene har han beklædt posten som bestyrelsesmedlem i mange aar. Han havde den glæde, at han af Teknologisk Institut i Aarhus sammen med en kollega blev udsendt til Ladelund Landbrugsskole, hvor de opholdt sig i 8 dage og holdt foredrag for de unge landmænd om landbrugsmaskinens rette behandling.

Det maa ogsaa nævnes, at naar der skulle laves et eller andet stykke kunstmedearbejde paa egnen, kom buddet til smeden i Hemstok. Far og mor havde mange fine arbejder, som far havde lavet; 6 smukke haandsmedede skrivebordslamper er nu hos børnene.

Da far fyldte 60 aar, skrev de lokale blade, at han ved flid og dygtighed havde passet sit arbejde, og da han var begavet med mekanisk snilde ud over det almindelige, havde han altid fuldt op at gøre; det ville hans store kundekreds ogsaa kunne berigtige; med grundighed og opfindsomhed blev hans arbejde udført. Og da han tillige var i besiddelse af en række gode menne-



Ine Mikkelsen, f. Lemming, Hemstok

skelige egenskaber, var det ikke underligt, at han kunne tælle sine venner langt uden for sognets grænser.

I aarenes løb fik han ogsaa tid til at beskæftige sig med tillidshverv, der blev ham betroet. Og han var særlig ivrig medarbejder sammen med redaktør Østergaard til at indhente oplysninger til den første slægtsbog og agitere for Adslev slægtens samling.

Igenne mange aar var han formand for Dover sogns sygekasse.

Ved hans 40 aars jubilæum havde omegnens beboere og venner inviteret familien Mikkelsen som hædersgæster ved en fest i forsamlingshuset. Den store gæstfrihed, der altid raadede i hjemmet, blev her omtalt tillige med Carl Mikkelsens alsidighed og dygtighed; han kunne reparere alt fra sylvaskiner til høstmaskiner. Ogsaa fru Mikkelsen fik sin del af hyldesten paa grund af den støtte, hun havde ydet jubilaren.

Ved Carl Mikkelsens død skrev Silkeborg Avis bl. a., at han havde været en ualmindelig flittig mand, en kunstner i sit fag, der arbejdede til forhammeren i bogstavelig forstand faldt ud af haanden paa ham.

Dansk Smede Tidende skrev:

Ved Carl Mikkelsens død er en af de danske smedes gamle pionerer gaaet bort. Carl Mikkelsen har som faa ofret sig for de danske smede, baade for organisationen og den enkelte. Var altid rede med raad og daad. Det var ham, der begyndte med kredsmøderne i Østjylland, som var til stor glæde og udbytte for dem, der var med.

Han er kendt i hele Jylland som faa, særlig fra aarsmøderne, hvor han var en stadig gæst. I flere aar rejste han til kursus i Jylland. Det var for egen regning, og han gav smedene mange fiduser og tips. Hans hjem stod altid aabent for dem, der ville besøge ham. Var altid glad for at se kolleger, særlig naar de kom af sig selv.

Naar Jyllands smede samles til møde eller fest, vil der være en tom plads efter Carl Mikkelsen, hans gode humør og glade smil vil blive savnet.

Børn:

- 1 Jens Christian Mikkelsen.
- 2 Vilhelm Lemming Mikkelsen.
- 3 Anker Carlo Mikkelsen.
- 4 Christian Henning Mikkelsen.
- 5 Esther Sophie Mikkelsen.
- 6 Henry Emil Mikkelsen.
- 7 Gunnar Mikkelsen, f. 24. april 1911, død 27. januar 1912.

- 1 Jens Christian Mikkelsen, f. 17. juli 1900, gift 27. oktober 1934 i Skanderborg med Rigmor Jørgine Pedersen, f. 15. juli 1910, datter af sadelmagermester Niels Peter Pedersen (af Fiskerslægten) og hustru Nielsine Nielsen. R. P. har handelsskoleeksamen og er udlært damefrisørinde.

Jens Christian Mikkelsen bor Adelgade 26, Skanderborg, har mekanisk værksted. Udlært som maskinarbejder og blev ved faget nogle aar; gik derefter over i autobranchen og udlærte igen 1928. Etablerede 1930 selvstændig forretning og købte 1945 sin nuværende ejendom og byggede værksted.

Børn:

- 1a Carl Christian Mikkelsen, f. 16. maj 1939 i Skanderborg. Har læst paa Kornmod skole i Silkeborg og er p. t. i mekanikerlære.
- 1b Edel Ine Mikkelsen, f. 4. maj 1942 i Skanderborg. Elev paa Egaa Efterskole 1958.

- 2 Vilhelm Lemming Mikkelsen, f. 31. maj 1902, gift 4. april 1930 i Mern med Elisabeth Hansen, f. 15. oktober 1905 i Sageby, Mern, datter af gaardejer Jens Christian Hansen og hustru Maren Petersen. Gaardejer i Nybo, Snesere, siden 1942; driver sammen med ejendommen maskinstation. E. H. var elev paa Ry Højskole 1924.

Børn:

- 2a Bent Lemming Mikkelsen, f. 13. november 1935 i Snesere. Traktorfører, Nybo, Snesere.

- 3 Anker Carlo Mikkelsen, f. 23. december 1903, gift 26. september 1931 med Dagny Gunhilda Domino, f. 28. aug. 1907, datter af smedemester G. Chr. Domino og hustru Gertrude Johanne, Hobro. Smed, bor i Dronningborg.

Børn:

3a Inger Domino Mikkelsen.

3b Margit Domino Mikkelsen.

- 3a Inger Domino Mikkelsen, f. 1. marts 1934. Realeksamen fra Randers Statsskole. Gift 8. september 1956 med Stefan Jensen, søn af værkfører Erik Jensen, Dronningborg. S. J. har realeksamen fra Randers Statsskole. Bor i Herlev.

Børn:

3a1 John Stokholm Jensen, f. 1. juli 1957.

- 3b Margit Domino Mikkelsen, f. 13. september 1937. Realeksamen fra Statsskolen i Randers. Gift 30. august 1958 med urmager og optiker Martin Johnsen, søn af urmager Chr. Johnsen, Torsø. Bor i Grenaa.

- 4 Christian Henning Mikkelsen, f. 4. marts 1906, gift 15. oktober 1944 med Dagmar Margrethe Pedersen, f. 7. december 1914, datter af cyklehandler Henrik Pedersen og hustru Mine, Bilstoft. C. H. M. er udlært cyklemekaniker. Har overtaget smedien i Hemstok, men tiderne har ændret sig; nu er det mest maskin- og mekanisk arbejde.

Børn:

4a Leif Lemming Mikkelsen, f. 21. marts 1945.

4b Ralf Lemming Mikkelsen, f. 10. marts 1948.

- 5 Esther Sophie Mikkelsen, f. 27. august 1907. Har været paa Jydsk Handelshøjskole i Aarhus; førte hus for sin far og er nu syerske.

- 6 Henry Emil Mikkelsen, f. 3. februar 1909, gift 23. oktober 1941 med Anny Lemming, datter af gdr. Niels Jørgen Lemming og hustru Elisabeth, Svejstrup kirkegaard. H. E. M. er udlært smed og har været paa beslagskole paa Den kgl. Landbohøjskole i København. A. L. har været paa Flemming Efterskole.

Har nu Tinning smedie.

Børn:

6a Inga Mikkelsen, f. 6. september 1943. Elev i Hinnerup realskole.

6b Kurt Mikkelsen, f. 6. juni 1947. Elev i Hinnerup realskole.

6c Ester Mikkelsen, f. 19. august 1949.



Smedemester Christian Mikkelsen, Aabyhøj, og hustru
Johanne, f. Voigt

C Christian Andreas Mikkelsen, født 11. februar 1884, død 27. oktober 1953. Gift 5. maj 1907 med Johanne Voigt af Marie Magdalene, f. 5. august 1884. Smedemester og aut. gas- og vandmester i Aabyhøj.

Ved Chr. Mikkelsens død skrev et lokalt blad:

En af Aabyhøjs kendte og afholdte haandværksmestre er død.

Mikkelsen begyndte 1906 som bysmed i Gl. Aaby og byggede værksted paa Gjellerupvejen i 1912. Han gik op i sin forretning i høj grad og drev den op til den største i branchen. Han var en haandværker, der skabte respekt om sit fag ved sit altid veludførte arbejde, og han var et menneske af sjælden karakter, som man lærte at sætte stor pris paa gennem hans ligefremme og gemytlige væsen. Han var meget benyttet i kommunen, ikke mindst ved de kommunale byggeforetagender.

Børn:

- 1 Laurits Mikkelsen
- 2 Jens Christian Michael Mikkelsen
- 3 Harry Mikkelsen.

- 1 Laurits Mikkelsen, født 17. juni 1909, gift 14. juni 1936 med Dagny Helene Madsen, født 29. december 1914 i Brabrand. Smedemester og aut. vand- og gasmester i Aabyhøj. Medlem af bestyrelsen for Aarhus gas- og vandmesterforening siden 1951.

Børn:

- 1a Elisabeth Mikkelsen, født 28. september 1946.

- 2 Jens Christian Michael Mikkelsen, født 1. november 1910, gift 8. december 1935 med Klara Petersen, født 22. februar 1916 i Raaby. Smedemester og aut. gas- og vandmester i Hasle ved Aarhus.

Børn:

- 2a Jens Christian Mikkelsen, født 21. oktober 1942.

- 3 Harry Mikkelsen, født 15. januar 1914, gift 19. oktober 1940 med Olga Vera Ruth Hansen, født 23. august 1915 i Aarhus, død 14. december 1951. Smedemester og aut. gas- og vandmester i Aabyhøj.

Børn:

- 3a Pia Tonni Voigt Mikkelsen, født 10. juni 1944.

- E Petra Mikkelsen, født 10. februar 1890, gift 14. november 1915 med overpostbud Peter Valdemar Jensen, født 21.

september 1889 i Skanderborg, søn af faktor Rud Jensen og hustru Johanne Andersen.

Børn:

- 1 Edith Johanne Jensen
- 2 Richard Walther Jensen.

- 1 Edith Johanne Jensen, født 4. marts 1918, udlært som damefrisørinde. Gift i Skanderborg Slotskirke 25. november 1939 med snedkermester Ove Røjgaard, født i Løjenkær 22. juli 1912, søn af gaardejer Rasmus Andersen og hustru Henriette Røjgaard Andersen. Indehaver af Odder Møbelfabrik, der fremstiller finere renæssancemøbler.

Børn:

- 1a Lars Røjgaard, født 3. juni 1941, elev i Aarhus Katedralskole.
- 1b Jane Lis Røjgaard, født 10. april 1947.

- 2 Richard Walter Jensen, født 30. november 1927 i Skanderborg, udlært maskinarbejder. Gift 19. august 1956 med Birgit Nygaard Petersen, født 19. august 1931, datter af skomagermester Axel Nygaard og hustru Martha, født Holm, fra Adslev. Bor Amager Landevej 268 København.

Børn:

- 2a Allan Nygaard Jensen, født 28. maj 1957.

- VIII Poul Martin Michelsen, født 30. oktober 1848, død i Aarhus 29. maj 1925. Gift ca. 1875 med Ane Kirstine Knudsen, død 26. april 1921, datter af gdr. Knud Christensen og hustru Frederikke Lovise, f. Hauberg, Mesing.

Havde i nogle aar et boelssted i Framlev, men flyttede senere paa grund af hustruens sygdom til Aarhus, hvor han de senere aar var opsynsmand paa den gamle Kirkegaard.

Ingen børn.

- X Ane Jensine Marie Michelsen, født 3. april 1853, død 4. maj 1882. Gift med Peder Nielsen, død nogle aar efter hustruen.

Peder Nielsen havde først en ejendom paa Sabro mark, men flyttede senere til Aarhus, hvor han var ølkusk paa bryggeriet „Ceres“.

Børn:

- A Ane Stine Nielsen, død 30. april 1901, gift med arbejdsmand Johannes Magnus Frandsen.

Børn:

- 1 Anna Augusta Jensine Marie Frandsen, født 6. oktober 1897, død i Aarhus 6. november 1901.
- 2 Sara Kathrine Frandsen, født 20. maj 1899, gift med Carl Albert Johansen. Ægteskabet opløst. Bor i Horsens.
- 3 Anders Anton Henry Frandsen, født 30. juli 1900. Sømand.

XI Anne Johanne Mikkelsen, født 23. november 1855, død. Gift med arbejdsmand Jens Nielsen Leth, født 15. juni 1855, søn af gdr. Niels Leth, Taastrup. Død. Boede i Aarhus.

Børn:

- A Ane Stine Leth, født 27. september 1876. Ugift.
- B Christian Michael Leth
- C Ane Marie Leth
- D Niels Leth
- E Agnes Jenny Leth
- F Alma Elisabeth Leth
- G Rosa Kathrine Leth.

B Christian Michael Leth, født 22. april 1878, gift 8. november 1903 med Maren Theilgaard, født 2. april 1876. Arbejdsmand i Charlottenlund. Sekretær i Arbejdsmandenes Forbund og Arbejdsløshedskasse for Gentofte, Lyngby og Gladsaxe sogne.

Børn:

- 1 Holger Johannes Theilgaard Leth
- 2 Sigrid Karen Theilgaard Leth
- 3 Else Jenny Theilgaard Leth
- 4 Leo Martin Theilgaard Leth, født 18. april 1908, død 12. december 1910.
- 5 Georg Reinholdt Theilgaard Leth, født 15. oktober 1909.
- 6 Aage Christian Theilgaard Leth.
- 7 Christian Michael Theilgaard Leth, født 26. januar 1912
- 8 Marna Johanne Theilgaard Leth, født 11. december 1913
- 9 Anna Johanne Theilgaard Leth, født 25. december 1914, død 11. december 1920
- 10 Martin Erik Theilgaard Leth, f. 9. juli 1917, død 14. marts 1918.

1 Holger Johannes Theilgaard Leth, født 5. april 1904, gift 8. maj 1925 med Emma Gebhardt, født 21. december 1905. Tjener i Charlottenlund Palmehave.

Børn:

- 1a Robert Holger Christian Leth, født 15. marts 1925
- 1b Annalise Leth, født 7. august 1927.

2 Sigrid Theilgaard Leth, født 2. januar 1906, gift 6. februar 1926 med montør Anker Mortensen, f. 26. august 1901.

Børn:

- 2a Vivi Buer Mortensen, født 13. september 1930.

3 Else Jenny Theilgaard Leth, født 7. februar 1907, gift paa Københavns Raadhus 8. juli 1929 med galvanisør Erik Villy Jensen.

Børn:

- 3a Nina Aase Jensen, født 4. maj 1930
- 3b John Kaare Jensen, født 24. marts 1932.

6 Aage Christian Theilgaard Leth, født 30. oktober 1910, gift 8. november 1931 med Carla Inger Hanssine Møller, født 8. april 1906. Murer, bor i Gentofte.

C Ane Marie Leth, født 26. november 1880, gift 9. november 1901 med ingeniør, cand. polyt. Valdemar S ø e Jensen, København.

Børn:

- 1 Knud S ø e Jensen, født 1. august 1902, cand. polyt.
- 2 Svend S ø e Jensen, født 9. maj 1905
- 3 Poul S ø e Jensen, født 26. november 1918
- 4 Karen Margrethe S ø e Jensen, født 6. oktober 1924.

D Niels Leth, født 12. december 1882, død marts 1932. Gift 10. november 1907 i Landskrona (Sverrig) med Esther Ulrika Hartelius, født 9. april 1887. Cigarmager i København.

Børn:

- 1 Evy Viola Leth, født i Sverrig 3. juli 1908
- 2 Gulli Rosa Elisabeth Leth, født i Sverrig 19. august 1909
- 3 Gøsta Holger Leth, født i Sverrig 21. oktober 1911.

E Agnes Jenny Leth, født 21. september 1885, gift 13. oktober 1906 med typograf Herman Wessel Martin Bjørn Grevlund, født 9. marts 1880. Bor i København.

Børn:

- 1 Henning Herman Grevlund, født 28. februar 1908
- 2 Minna Harda Ida Grevlund, født 12. oktober 1909.

F Alma Elisabeth Leth, født 17. juni 1888, gift 12. februar 1912 med barbermester Martin Madsen, født 22. oktober 1886, død 5. marts 1915. Bor i København.

Børn:

- 1 Inger Grethe Leth Madsen, født 12. marts 1913.

G Rosa Kathrine Leth, født 13. september 1890, gift 2. december 1916 med kogemester Marinus Salomon Bengtson af København, født 22. februar 1885.

Børn:

- 1 Inger Johanne Bengtson, født 15. november 1917
- 2 Annalise Mathilde Bengtson, født 11. juli 1921.

JENSEN-GRENEN FRA HAARBY¹⁾

DD Ane Margrethe Sørensen, født 5. februar 1822, død i Haarby 21. april 1863. Gift 28. Marts 1840 med sognefoged, gaardejer Jens Sørensen, født i Stilling 8. maj 1811, død i Mesing 7. marts 1891, søn af sognefoged, gaardejer Søren Andersen af Jexen.

¹⁾ Oplysningerne om denne slægtsgren er en gengivelse af den gamle slægtsbog, da det ikke har været muligt at faa nye.

Overtog sine forældres gaard i Neder Jexen, men solgte den senere og købte en mindre gaard paa Haarby mark. Mens han boede her, var han sognefoged, var det maaske ogsaa i Jexen. Flyttede efter Margrethes død til Forlev mark. Gift II gang. Senere flyttede han til Stilling og boede til sidst i Mesing. Beskæftigede sig meget med husflid.

Børn:

- I Søren Rasmussen Jensen
- II Anders Jensen
- III Niels Jensen, rejste vistnok til København. Formenes død ugift.
- IV Kathrine Jensen, d. af tuberkulose faa aar efter sin konfirmation
- V Søren Peter Jensen, død som ung
- VI Maren Jensen.

I Søren Rasmussen Jensen, født i Jexen 1842, død i København 4. december 1898. (Paakørt af en sporvogn). Ugift. Urmager i København.

II Anders Jensen, født i Jexen. Agtede sig omkring 1870 til Amerika, men betænkte sig og slog sig i stedet ned i København. Arbejdsmand. Hans hustru hed Anette.

Børn:

- A Jens Jakob Martin Jensen, født 17. marts 1877
- B Ane Margrethe Jensen, født 17. september 1879.
- C Anette Marie Jensen, født 13. december 1881
- D Johannes Jensen, født 27 juni 1884
- E Kristian Jensen, født 22. august 1887.

VI Maren Jensen, født i Haarby 10. marts 1854, gift 14. oktober 1881 med væver i Mesing Anders Peter Hansen, født i Virring 15. januar 1853.

Børn:

A Jens Søren Hansen, født 19. februar 1883, gift 30. april 1909 med Karen Marie Dahlgård af Fjallerslev (Mors), født 7. juli 1881. Fyrbøder ved Aarhus Belysningsvæsen.

Børn:

- 1 Aksel Peter Hansen, født 15. april 1913
- 2 Ejnar Kristian Hansen, født 22. november 1915.

PEDERSEN-GRENEN FRA DØRUP

EE Peder Sørensen, født 19. april 1817, død i Dørup 24. august 1872. Gift I 23. okt. 1847 med sin kusine Mette Marie Jensen, født 25. januar 1828, død 3. december 1857, datter af Jens Bærntsen og hustru Ane Johanne af Dørup (Jensen slægten HH). Gift II ca. 1860 med Ane Margrethe Jensdatter af Hvolbæk, født 29. marts 1829, død 29. juni 1900. A. M. J. giftede sig efter P. S.s død med Mikkel Laursen af Dørup.

Peder Sørensen arvede sin første hustrus fødegaard i Dørup. Se indledningen til Jensen slægten.

Børn i I ægteskab:

I Søren Rasmussen Pedersen

II Ane Kathrine Pedersen

III Jens Pedersen

IV Johannes Pedersen

V Thøger Pedersen, født 22. januar 1854 (tvilling), død nogle uger gammel.

VI Kristian Munk Pedersen

Børn i II ægteskab:

VII Rasmus Jensen Pedersen.

I Søren Rasmussen Pedersen, født 10. september 1848, død 28. januar 1930. Gift 6. november 1877 med Maren Nielsen Østergaard, født 20. december 1847, død 7. september 1929, datter af gmd. Niels Jensen og hustru, Barbara Pedersdatter af Bering. Overtog hustruens fødegaard i Bering, som han havde 1877-1919.

Min moder, der jo aldrig havde været stærk af helbred, døde efter kun faa dages sygeleje, og knap 5 maaneder senere fulgte far efter; han havde jo saa godt som aldrig været syg, og han var da ogsaa rask og rørig, indtil han 14 dage før sin død maatte gaa til sengs. De ligger begge begravet paa Kolt kirkegaard.

Min far, der var opkaldt efter sin farfar, Melballeslægten stamfader, Søren Rasmussen i Jexen, kom tidlig til at forestaa en gaards bedrift, idet han som den ældste af børnene maatte tage den væsentlige del af arbejdet i gaarden i Dørup, da hans far begyndte at skranke, og senere var han bestyrer af Melballegaarden og Overgaards gaard i Mesing. En vinter var han paa Gedved højskole hos P. Bojsen. I 1877 blev mine forældre gift, og gaarden i Bering, der var min moders fødegaard, drev min far jo fortrinligt; han havde altid en god besætning, og da andelsmejerierne begyndte, var han medstifter af mejeriet »Bøgekilde« og i flere aar den eneste i Bering by, der var leverandør til mejeriet. I 1885 byggede han et nyt, smukt, teglhængt stuehus og kort efter en ny staldbygning, i 1893 og 95 ombyggedes gaardens vestre længe, i hvilken der indrettedes hestegang og møddingssted, meget moderne efter sin tid. — Offentlige tillidshverv brød han sig ikke om; han var en hjemmets og arbejdets mand, sanddru, retskaffen og gudfrygtig, og ligesom min mor, der var god og kærlig, holdt han ikke af at være ledig ret længe ad gangen.
N. P. Ø.

Børn:

A Niels Peter Sørensen Østergaard, født i Bering 8. april 1885, gift i Pedersborg kirke 6. november 1914 med Rasmine Christine Stubbe Teglbjærg, født 20. maj 1889, datter af lærer Hans Teglbjærg og hustru Anne Kirstine, født Larsen, af Sorø.

Kastede sig i de unge aar over journalistik og studiet af sociale spørgsmaal. Var efter ansættelse ved forskellige blade udsendt korrespondent til en række større danske venstreblade i London under den engelske forfatningskamp.

Redaktionssekretær ved »Sorø Folketidende« og »Bornholms Tidende«, indtil han 1912 overtog stillingen som ansvarshavende redaktør af »Randers Venstreblad«, hvilken stilling han beklædte indtil 1914, da han overtog ugebladet »Landet« og ledelsen af »Danmarks studerende Ungdoms Afholdsforbunds«

pressebureau, som han ledede til 1919. Redaktør af »Østjydsk Hjemstavns« 1936-57, redaktør af Adsløvslægtens Aarbøger 1933-35 og 1958. Medstifter af Østjydsk Hjemstavnsforening 1936, medlem af bestyrelsen siden foreningens oprettelse, dens sekretær 1936-55. Formand for Foreningen Adsløvslægten. Redaktør og udgiver af »Danmarks kommunale Efterretninger«. Redaktør af Dansk-historisk Pressebureau. Udgav 1945: Prisbelønnede Landbrugere i Østjylland 1774-1799. 1950: Rejsningen af den folkelige forsamlingsbygning i Aarhus. Medudgiver af den første slægtsbog.

Børn:

- 1 Anne Margrethe Østergaard
- 2 Svend Stubbe Østergaard
- 3 Niels Thøger Stubbe Østergaard
- 4 Bernt Stubbe Østergaard

- 1 Anne Margrethe Østergaard, født 3. november 1915. Student (klassisk-sproglig) Aarhus Katedralskole 1934; medicinsk forberedelseseksamen 1935; assistent paa F. D. B.s laboratorium i Viby 1937-42. Gift 4. april 1942 med kontorassistent Herluf Solgaard Sørensen, Viby, født 27. maj 1916, søn af gdr. N. Solgaard Sørensen, Mørke, og hustru Margrethe, født Pedersen. Herluf Solgaard Sørensen har preliminæreksamen fra Ryomgaard realskole. Ansat ved F. D. B. 1932. Bogholder ved F. D. B. i Kolding 1945, kontorchef siden 1954.

Børn:

- 1a Niels Stubbe Solgaard Sørensen, født 16. juli 1943 i Viby. Elev i Kolding Realskole.
- 1b Hans Stubbe Solgaard Sørensen, født 18. oktober 1945 i Kolding. Elev i Kolding Realskole.
- 1c Hanne Stubbe Solgaard Sørensen, født 18. april 1949 i Kolding. Elev i Kolding Realskole.

- 2 Svend Stubbe Østergaard, født i Bering 18. oktober 1917, gift 31. maj 1939 med mag. art. Marie-Louise Bull Paludan, f. 13. sept. 1917 i Hjørring, datter af læge Julius Paludan og hustru Marie-Louise, født Bull.

S. S. Ø. er student (klassisk-sproglig) fra Aarhus Katedralskole 1935. Statsvidenskabelig eksamen 1942. Journalist, udenrigspolitisk og økonomisk medarbejder ved Sorø Amtstidende 1943. Fuldmægtig i Udenrigsministeriets Pressebureau 1955. Udnævnt til presseattaché i London fra 1. oktober 1959. Medlem af Dansk Journalistforenings hovedbestyrelse 1952-58, næstformand 1956-58. Medlem af Danske Journalisters Fællesrepræsentation 1952-58. Medforfatter af »Danmarks Erhverv« 1942. Ridder af 1. kl. af Sct. Olavsordenen.

M.-L. B. P. er student (klassisk-sproglig) fra Aarhus Katedralskole 1936. Magister artium (alm. og sammenlignende litteraturhistorie) 1943. Journalist ved Sorø Amtstidende 1943. Litteraturkritiker ved Berlingske Tidende og Sorø Amtstidende siden 1956. Udgav 1944: Kvinden som Medborger; 1951: Ti unge Lyrikere; 1953: Danske lyriske Digte (red.).

Børn:

- 2a Clemens Stubbe Østergaard, født 4. juli 1946
- 2b Jan Francis Stubbe Østergaard, født 28. juli 1948
- 2c Bernt Edvard Stubbe Østergaard, født 27. oktober 1950
- 2d Esben Stubbe Østergaard, født 16. februar 1955

3 Niels Thøger Stubbe Østergaard, født i Brabrand 12. juni 1928, gift 29. august 1956 med Alice Wagenblast, datter af blikkenslager Joh. Wagenblast og hustru Ragna, født Jensen, Hovedgaard.

N. T. S. Ø. er student (klassisk-sproglig) fra Aarhus Katedralskole 1946. Censor ved den engelske besættelsesmagt i Hamborg 1946. Studerede økonomi ved Aarhus Universitet. Har rejst i de fleste vesteuropæiske lande samt Jugoslavien. Leder af Akademisk Boghandel ved Aarhus Universitet siden 1950.

Børn:

3a Tine Elisabeth Stubbe Østergaard, født i Aarhus 2. september 1957.

4 Bernt Stubbe Østergaard, født i Brabrand 20. august 1930. Student (klassisk-sproglig) Aarhus Katedralskole 1949. Studerede økonomi. Har rejst i de fleste vesteuropæiske lande. Lærereksamen fra Aarhus Seminarium 1958. Ansat ved Faaborg kommunale skolevæsen.

II Ane Kathrine Pedersen, født 15. juni 1950, død i København 3. november 1914. Ugift. Havde i flere aar pensionat i København og syede de senere aar.

III Jens Pedersen, født 15. januar 1852, død 4. juli 1923. Gift 3. juli 1887 med Dorte Frederikke Jensen, født 30. juni 1861, død 12. februar 1918, datter af kunstdrejermester B. M. C. Jensen og hustru Elisabeth, født Larsen, København. Ingen børn. Snedkermester i København.

IV Johannes Pedersen, født 22. januar 1854, død 20. juni 1922. Gift efteraaret 1882 med Anne Christensen Hauberg, død foraaaret 1883, datter af gmd. Chr. Hauberg, Mesing. Var først gaardejer i Jaungyde, og senere i mange aar kusk hos skovrider Bryndum, Silkeborg.

Børn:

A Anton Hauberg Pedersen, født 17. marts 1883, gift 9. maj 1911 med Anna Nielsen, f. 1. november 1886, død 1955, datter af gdr. Niels Otto Nielsen og hustru Karoline af Nebel ved Tvingstrup. Først gaardejer i Møballe, senere i Nebel; bor nu paa Hansted hospital.

Børn:

- 1 Frede Hauberg Pedersen
- 2 Anker Hauberg Pedersen
- 3 Otto Hauberg Pedersen

1 Frede Hauberg Pedersen, født 9. maj 1919, gift 9. maj 1946 med Ruth Almose, datter af førstelærer T. Almose, Albæk. F. H. P. har været elev paa Gerlev Idrætsskole og Rytteriets Korporalskole i Næstved. Nu overbetjent paa statsfængslet Møgelkjær ved Horsens. R. A. har været elev paa Hadsten Husholdningsskole.

Børn:

- 1a Torben Almose Hauberg Pedersen, født 16. marts 1947
- 1b Peder Almose Hauberg Pedersen, født 25. september 1949
- 1c Lene Almose Hauberg Pedersen, født 1. maj 1957

- 2 Anker Hauberg Pedersen, født 7. januar 1922. Elev paa Gerlev Idrætsskole og Odder Højskole. Ugift. Udvandrede 1948 til Canada. Fyrmester ved en skole i Winnipeg.

- 3 Otto Hauberg Pedersen, født 11. marts 1923. Elev paa Odder Højskole. Gift 11. maj 1952 med Betty Jensen, datter af gdr. Magnus Jensen, Bjerregrav. Fodermester paa Amstrupgaard ved Randers.

Børn:

- 3a Anna Hauberg Pedersen, født 16. juni 1954
- 3b Lis Hauberg Pedersen, født 21. april 1957

- VI Kristian Munk Pedersen, født 16. juni 1855, død 20. oktober 1932. Gift 1. juli 1876 med Ane Marie Thomsen af Skovby, født 15. september 1850, død 9. december 1924. Gaardejer i Firgaarde.

Børn:

- A Mette Marie Dorthea Pedersen
- B Thomas Rasmussen Munk Pedersen
- C Peder Sørensen Munk Pedersen
- D Karen Munk Pedersen
- E Kirstine Margrethe Munk Pedersen, født 6. september 1886. Ugift.

- A Mette Marie Dorthea Pedersen, født 24. juli 1876, død 16. oktober 1952. Gift 4. december 1906 med Niels Sofus Knudsen, født 17. marts 1879, søn af gmd. Jens Jørgen Knudsen og hustru

Karoline Jakobsen af Grumstrup. Gaardejer i Baastrup ved Hylke. Mette Marie Knudsen var en flittig og stilfærdig kvinde, der, saa længe kræfterne slog til, var alt for sit hjem og sin familie, skrev Horsens Folkeblad ved hendes død.

Børn:

- 1 Ester Karoline Knudsen.
- 2 Ellen Marie Knudsen.
- 3 Olga Margrethe Knudsen.
- 4 Jens Jørgen Knudsen.

- 1 Ester Karoline Knudsen, født 11. april 1908. Lærte husholdning i køkkenet paa Skanderborg Amtssygehus. Husholdningskursus paa Skodsborg badesanatorium.



Mette Marie Knudsen, f. Pedersen, Baastrup



Gaardejer Thomas Munk Pedersen,
Svejstrup



Jacobine Pedersen, f. Jørgensen

- 2 Ellen Marie Knudsen, født 21. oktober 1909, gift med Marius Pedersen, Virup skov, Hjortshøj. Overtog Marius Pedersens fødegaard.

Børn:

1a Walther Pedersen, født 20. marts 1935

1b Marie Munk Pedersen, født 21. november 1938

- 3 Olga Margrethe Knudsen, født 8. september 1912.

- 4 Jens Jørgen Knudsen, født 6. september 1915.

Ester og Jørgen er hjemme paa gaarden i Baastrup. Ester styrer huset og Jørgen gaardens drift.

- B Thomas Rasmussen Munk Pedersen, født 26. august 1878, død i Ans 23. november 1950. Gift 30. januar 1904 med Jacobine Madssine Margrethe Jørgensen, født 17. oktober 1884, død 9. juli 1939, datter af Søren Jørgensen og Jensine, født Rasmussen Lemming, Svejstrup.

T. R. M. P. var gaardejer i Svejstrup. Efter at have afhændet sin ejendom tog han ophold hos sin datter og svigersøn i Kongensbro, hvor han boede i 6 aar, indtil han kort før sin død flyttede til det nærliggende Ans Hvilehjem, hvor han døde.

Efter Jacobine Pedersens begravelse fra Dover kirke skrev Aarhus Amtstidende bl. a., at pastor Meincke i sin tale mindedes hende som den brave, dygtige og opofrende moder, hun var, og fremhævede hendes lyse og frimodige sind og hendes store hjælpsomhed, der havde gjort hende skattet i vide kredse.

Børn:

1 Rasmus Peder Pedersen

2 Søren Jørgen Pedersen

- 3 Kristian Munk Pedersen
- 4 Svend Arnold Pedersen
- 5 Karen Marie Pedersen
- 6 Jens Ejner Pedersen
- 7 Anna Margrethe Pedersen
- 8 Peter Pedersen
- 9 Jørgen Østergaard Pedersen
- 10 Erik Jul Pedersen
- 11 Aage Pedersen, født oktober 1928; død 10 aar gammel efter en operation.

1 Rasmus Peder Pedersen, født 25. juni 1904 i Svejstrup, viet paa Lyngby raadhus 15. december 1936 til Donna Lia Rosendahl, født 12. december 1907 i Gram sogn, datter af handelsmand Hans Rosendahl og hustru Anna Lyngsø. R. P. P. er porcelænsarbejder. Bor Durasvej 16^e, Kgs. Lyngby.

2 Søren Jørgen Pedersen, født 21. august 1906. Var i en aarrække fodermester paa Svejstrup Østergaard, indtil han paa grund af sygdom blev nødt til at opgive sit arbejde ved landbruget. Gennemgaar for tiden som invalid et oplæringskursus som skomager.

3 Kristian Munk Pedersen, født 12. december 1908, gift 5. juni 1942 med Mary Karoline Lindskov, født 25. januar 1912, datter af gdr. Thorkild A. P. K. Lindskov, Vonsild. K. M. P. er bager. Efter at have arbejdet nogle aar i København tog han 1938 til Helsingør, hvor han arbejdede i Poggenborgs bageri til 1953; var derefter vicevært i Lejrbo's afd. 27 i Helsingør et par aar og har siden arbejdet i A/S Arbejdernes Fællesbageri, afd. Blicherparken, Helsingør.

Børn:

3a Bente Munk Pedersen, født i Helsingør 31. juli 1945

3b Aage Lindskov Munk Pedersen, født 7. oktober 1947.

4 Svend Arnold Pedersen, født 13. marts 1910, gift 1933 med Jenny Andersen, datter af Jens Andersen og hustru Kathrine, Mosegaard, Faarbæk ved Karup. S. A. P. har frisørforretning i Lerbjerg og er indehaver af en kiosk samme sted.

Børn:

4a John Munk Pedersen, født 20. oktober 1934. Dyr lægestuderende, løjtnant i reserven. Gift 1. juni 1956 med laborant Birthe Hansen, født 1937, datter af fragtmand Henry Hansen, Helsingør.

Børn:

4a1 Jan Munk Pedersen, født 1. november 1957.

5 Karen Marie Pedersen, født 20. marts 1913 i Svejstrup, gift 23. oktober 1934 i Dover kirke med chauffør Helge Olsen.

Børn:

5a Grethe Olsen

5b Ingrid Kirstine Olsen

5c Ole Peder Olsen, født 14. august 1941.

- 5a Grethe Olsen, født 8. juni 1934 i Aarhus, gift i Vigerslev kirke, Kbh. Valby, 3. februar 1957 med chauffør Johannes Warnche, G. W. er syerske.
 Børn:
 5a1 Susanne Lisbeth Warnche, født 14. august 1957.
- 5b Ingrid Kirstine Olsen, født 15. maj 1937 i Silkeborg, gift i Frederikskirken i København 17. maj 1958 med musiker Helge Søndergaard, I. K. er ekspeditrice.
- 6 Jens Ejner Pedersen, født 5. september 1914 i Svejstrup, viet paa Aalborg raadhus 1. april 1942 til Anna Larsen. J. E. P. er jord- og betonarbejder. Bor Skolevej 70, Hasseris.
 Børn:
 6a Else Pedersen, født 21. august 1942
 6b Sonja Pedersen, født 5. april 1944
 6c Minna Pedersen, født 13. januar 1946.
- 7 Anna Margrethe Pedersen, født i Dover 14. februar 1917, gift i Dover kirke 11. juli 1939 med Agner Henry Johansen, købmand, Kongensbro, Ans by.
 Børn:
 7a Lis Munk Johansen
 7b Tove Bine Johansen, født 2. juni 1940
 7c Ib Kurt Johansen, født 28. juni 1946
 7d Rita Munk Johansen, født 29. marts 1950.
- 7a Lis Munk Johansen, født 25. november 1937 i Dover, gift i Grønbæk kirke 2. oktober 1955 med Ejvind Munk Holk. Er murer. Hellefors, Sverige.
 Børn:
 7a1 Birger Normand Munk Holk, født 8. oktober 1956
 7a2 Ake Holk, født 27. oktober 1958.
- 8 Peter Pedersen, født 30. juli 1919. Bagersvend. Bor i Aarhus. Gift 24. december 1949 med Vera Høj Madsen.
 Børn:
 8a Margrethe Munk Pedersen, født 19. oktober 1952.
- 9 Jørgen Østergaard Pedersen, født 11. oktober 1921 i Svejstrup. Er skomager, bor i Odense, Læssøegade 41.
- 10 Erik Jul Pedersen, født i Svejstrup 28. december 1923, viet paa Aalborg borgmesterkontor 23. februar 1946 til Henny Marie Pedersen, født i Aalborg 14. juni 1922. E. J. P. er sygehusportør.
 Børn:
 10a Birgit Jul Pedersen, født 26. maj 1946.
- C Peder Sørensen Munk Pedersen, født 27. februar 1882, gift I 17. juni 1913 med Vilhelmine Amalie Andersen, datter af Poul Andersen og hustru Frederikke Broch, Michigan, død 29. september 1918. Gift II 23. september 1920 med Mariane Maigaard, datter af Niels Maigaard, Tæbring, Mors. Udvandrede 1904 til Amerika.

Blev efter første verdenskrig, under hvilken han medvirkede ved anlæg og opførelse af store militærlejre, knyttet til centraladministrationen i Washington som ingeniør og arkitekt, og under sidste verdenskrig indgik han i en ledende stilling som overingeniør i forbindelse med Hærens Bygningsvæsen og Forsyningsdepartement. Efter krigen fik han bl. a. tilsyn med statens soldaterkirkegaarde. Da han 1952 fyldte 70 aar og saaledes ville være falden for aldersgrænsen, bevilgede præsidenten ham udsættelse i 2 aar, hvorefter han 1954 fratraadte sit embede med pension. Bor i Washington.

Børn i I ægteskab:

- 1 Frederik Munk Pedersen
- 2 Elsa Kathrine Munk Pedersen
- 3 Karen Margrethe Munk Pedersen.

Børn i II ægteskab:

- 4 Ingrid Marie Munk Pedersen
- 5 Arne Bengt Maigaard Munk Pedersen.

- 1 Frederik Munk Pedersen, født i Des Moines, Iowa, 29. august 1914. Gift 1. august 1938 med Karen Poulsen, datter af Mikkel Poulsen og hustru Dagmar, af Montana.

Børn:

- 1a Eva Marie, født 13. maj 1939
- 1b Michael Frederik, født 23. marts 1942
- 1c Karol Ane, født 30. november 1952.

- 2 Elsa Kathrine Munk Pedersen, født i Des Moines, Iowa, 17. december 1915, gift 3. september 1940 med Hans Jørgensen, søn af Hans Peter Jørgensen, København.

Børn:

- 2a Karen Inge Munk Jørgensen, født 3. december 1941
- 2b Hans Eric Munk Jørgensen, født 24. september 1944
- 2c Carl Olaf Munk Jørgensen, født 21. oktober 1947
- 2d Clare Betty Munk Jørgensen, født 21. september 1952.

- 3 Karen Margrethe Munk Pedersen, født i Des Moines, Iowa, 3. oktober 1917, gift 27. august 1937 med Kurt Samann, søn af Albert Samann, Lake Wales, Florida.

Børn:

- 3a Ellen Helga, født 2. juni 1940
- 3b Elsa Anna Marie, født 7. august 1942
- 3c Annelise, født 12. juni 1946.

- 4 Ingrid Marie Munk Pedersen, født i Des Moines, Iowa, 20. februar 1924, gift 14. juli 1945 med Russell A. Nielsen af Tyler, Minnesota.

Børn:

- 4a Peter Chr. Munk, født 16. maj 1946
- 4b Kai Arne Munk, født 4. april 1949

- 5 Arne Bengt Maigaard Munk Pedersen, født i Des Moines, Iowa, 18. februar 1931, gift 5. december 1958 med Joan Elizabeth Smart, datter af generalmajor ved U. S. luftvæsen Jacob Smart.

- D Karen Munk Pedersen, født 3. april 1884, gift 1. oktober 1905 med Anders Simonsen Andersen, født 2. marts 1878, død 17. maj 1959, søn af møller Simon Andersen og hustru Kirsten, født Sørensen, af Boes. Bagermester i Hylke.

Bagermester Andersen begyndte smaat og oparbejdede i løbet af forholdsvis faa aar en god forretning — skrev Horsens Folkeblad.

Børn:

- 1 Agnes Marie Andersen
 - 2 Viggo Andersen
 - 3 Kirstine Andersen
 - 4 Herdis Andersen
 - 5 Astrid Andersen
 - 6 Kirsten Andersen
 - 7 Henry Andersen
 - 8 Svend Aage Andersen
 - 9 Simon Andersen
 - 10 Børge Andersen
 - 11 Anny Andersen
 - 12 Mary Andersen
 - 13 Inger-Lise Andersen.
- 1 Agnes Marie Andersen, født 5. december 1904, gift 5. februar 1933 med mejeribestyrer paa Roust Andelsmejeri ved Varde Jeff Michael Jensen, født 24. maj 1903 paa Mandø, søn af mejeribestyrer R. S. Jensen.

Børn:

- 1a Ruth Ellinor Jeff Jensen, født 17. maj 1935. Siden 1956 lærerinde ved Grindsted Kommuneskole.
- 1b Gurli Solveig Jeff Jensen, født 10. august 1937. Ansat som elev paa Esbjerg Toldkontor 1956.
- 2 Viggo Andersen, født 2. maj 1906, død 21. juli 1945. Gift 28. august 1931 med Lily Benedicta Svensson, født 10. april 1909, datter af Hansine og Pehr Svensson, Skanderborg. Bagermester i Ringkøbing (Ringkøbing Brødfabrik).

Børn:

- 2a Pehr Simon Andersen, født 11. juli 1933. Læreruddannelse. Gift 28. marts 1959 i Kolding med Inger Skjold.
- 2b Steen Andersen, født 14. januar 1944.
- 3 Kirstine Andersen, født 30. august 1907. Ugift. Sygeplejerske i København.
- 4 Herdis Andersen, født 24. oktober 1908. Kassererske paa Horsens Andelsmejeri. Gift 26. september 1937 med A. C. Rasmussen, født i Barløse 23. august 1910. Ingen børn.
- 5 Astrid Andersen, født 1. maj 1910, gift 19. oktober 1930 med skomager i Ry Arne Rasmussen, født 10. november 1906 i Ry, søn af skræddermester R. P. Rasmussen.

Børn:

- 5a Norma Rasmussen, født 12. oktober 1935. Sygeplejerske.
- 5b Knud M. Rasmussen, født 23. december 1943.

- 6 Kirsten Andersen, født 8. juli 1911, gift 25. maj 1930 med Peter A. Nielsen fra Taars. Bor ved Uggelhuse.
- Børn:
- 6a Svend Aage Nielsen
 - 6b Else Nielsen
 - 6c Karen Nielsen
 - 6d Verner Nielsen, født 13. juli 1935. Ingeniør
 - 6e Henning Nielsen, født 8. december 1936. Bagersvend
 - 6f Inger Marie Nielsen, født 2. maj 1940
 - 6g Anny Nielsen, født 28. juni 1945 (Tvillinger)
 - 6h Birthe Nielsen, født 28. juni 1945 (Tvillinger)
- 6a Svend Aage Nielsen, født 24. august 1930, gift 2. maj 1952 med Marie Hemmingsen. Tømrer i Skive.
- Børn:
- 6a1 Bo Nielsen, født 26. juli 1952
 - 6a2 Bitten Nielsen, født 10. april 1954.
- 6b Else Nielsen, født 23. december 1931, gift 28. marts 1954 med Jack Anthonsen.
- Børn:
- 6b1 Kurt Anthonsen, født 11. oktober 1954.
- 6c Karen Nielsen, født 6. april 1934, gift 27. april 1957 med Kurt Elfving.
- Børn:
- 6a1 Kim Elfving, født 1. november 1957.
- 7 Henry Andersen, født 10. marts 1914, gift 29. oktober 1944 med Karen Margrethe Jensen, født 20. juni 1919, datter af Elsiné Marie Jensen. Ingeniør i Skive.
- Børn:
- 7a Inger Andersen, født 6. november 1945
 - 7b Lars Andersen, født 23. april 1949
 - 7c Morten Andersen, født 4. maj 1952.
- 8 Svend Aage Andersen, født 1. oktober 1915, gift 8. november 1942 med Inger Thora Støyt fra Lisbjerg, født 11. september 1922 i Aarhus. Har overtaget bagerforretningen i Hylke efter forældrene.
- Børn:
- 8a Birthe Støyt Andersen, født 2. september 1943
 - 8b Fritz Støyt Andersen, født 11. august 1945
 - 8c Anders Christian Støyt Andersen, født 22. april 1951
 - 8d Torben Støyt Andersen, født 18. juni 1952.
- 9 Simon Andersen, født 16. juli 1917. Konditor i København. Gift 3. marts 1940 med Ingrid Margrethe Schwab, datter af Thomas Peter Munch, født 28. juni 1920 i Ringkøbing.
- Børn:
- 9a Kurt Munch Andersen, født 3. marts 1941. Student.
 - 9b Stig Munch Andersen, født 22. marts 1947.

- 10 Børge Andersen, født 19. oktober 1919. Ugift. Ingeniør i København.
- 11 Anny Andersen, født 8. januar 1922, gift med vognmand N. P. Skouv, Sadderup ved Esbjerg.

Børn:

- 11a Bent Skouv
 11b Rita Skouv
 11c Theodor Skouv
 11d Niels Henning Skouv
 11e Finn Skouv.

- 12 Mary Andersen, født 10. april 1923, gift 17. september 1944 med bagermester i København Emil Frede Gerner Eierstrand, født 5. april 1923, søn af købmand Emil Hansen, Vordingborg.

Børn:

- 12a Marian Eierstrand, født 8. marts 1945
 12b Jaina Kirsten Eierstrand, født 2. september 1946
 12c Anders Simon Eierstrand, født 4. oktober 1951
 12d Karin Eierstrand, født 21. januar 1955.

- 13 Inger-Lise Andersen, født 30. september 1926, gift med murermester i Kalundborg Holger S. Nielsen.

Børn:

- 13a Torsten Nielsen
 13b Niels Holger Nielsen
 13c Gunnar Nielsen
 13d Lars Nielsen.

- VII Rasmus Jensen Pedersen, født 25. maj 1864, død 6. marts 1942, gift I 25. april 1888 med Johanne Pedersen, født 9. marts 1865, død 1. februar 1893, datter af gdr. Peder Jensen og hustru Anne Marie af Bering. Gift II 24. maj 1895 med Petrine Ditlevsen af Fruering, født 23. maj 1862, død 9. december 1937. (Se Jensen-slægten, Ditlevsen Grenen V).

Rasmus Jensen Pedersen overtog 1895 fødegaarden i Dørup, men solgte den i begyndelsen af aarhundredet og boede derefter forskellige steder paa egnen.

Ved hans død skrev Aarhus Amtstidende:

Afdøde, der var født i Dørup, har ejet forskellige gaarde og ejendomme, fortrinsvis i Hørning sogn, deriblandt Hørninggaard og Dørup mølle, og i en aarrække var han medlem af Blegind-Hørning sogneraad, en tid lang som kommunekasserer. Han var en flink, flittig og hjælpsom mand, der var afholdt, hvor han kom frem. I de senere aar boede han i Fruering, men i fjor tog han ophold paa hvilehjemmet i Hørning. Han var rask og rørig, indtil han for et par maaneder siden blev bundet til sygelejet.

Børn i I ægteskab:

- A Petrea Margrethe Pedersen.
 Ingen børn i II ægteskab.

- A Petrea Margrethe Pedersen, født 9. juni 1888, gift 4. november 1910 med møller Rasmus Leth Pedersen Møller,

født 22. januar 1883 i Venge, død 31. marts 1950. Havde i nogle aar Virring mølle, og var senere møller paa Aarhus Dampmølle.

Børn:

- 1 Mary Leth Møller
- 2 Gerda Leth Møller
- 3 Anna Margrethe Leth Møller
- 4 Helmuth Leth Møller
- 5 Henning Leth Møller
- 6 Edmund Leth Møller
- 7 Esther Leth Møller.

- 1 Mary Leth Møller, født 10. august 1911 i Virring, gift 5. oktober 1945 med arbejder ved Ørstedværket i København Kristian Wilhelm Pedersen, født 8. april 1913, søn af cementstøber Jacob Pedersen og hustru Kirsten Marie, Løgstør.

Børn:

- 1a Inga Marie Pedersen, født 3. april 1946
- 1b Elly Margrethe Pedersen, født 16. juni 1951.

- 2 Gerda Leth Møller, født 8. maj 1913 i Virring, død 10. oktober 1939 i Aarhus.

- 3 Anna Margrethe Leth Møller, født 15. februar 1915 i Aarhus, gift 18. maj 1941 med cykelhandler Ole Johannes Sørensen, Brabrand, født 17. oktober 1907, søn af Søren Madsen Sørensen og hustru Else, født Kristensen, Gilbjerg pr. Hejnsvig.

Børn:

- 3a Bente Sørensen, født 3. marts 1942 i Hejnsvig
- 3b Erik Sørensen, født 16. august 1943 i Hejnsvig
- 3c Arne Sørensen, født 9. december 1949 i Brabrand.

- 4 Helmuth Leth Møller, født 16. september 1916 i Aarhus. Overbetjent i Padborg. Gift 8. december 1945 med Erna Astrid Rigmor Andersen, født 7. marts 1919 i Vamdrup, datter af Rasmus Andersen og hustru Karen.

Børn:

- 4a Svend Erik Leth Møller, født 30. oktober 1943 i København.

- 5 Henning Leth Møller, født 1. juli 1921 i Aarhus. Tapetserer i Aarhus. Gift 23. december 1952 med Edith Astrid Bjerke, født 18. december 1919, datter af stationsformand Oluf Bjerke og hustru Mathilde, Oslo, Norge.

- 6 Edmund Leth Møller, født 18. oktober 1923 i Aarhus. Mejerist i Horsens. Gift 18. juli 1953 med Agnes Elisabeth Eskildsen, født 9. oktober 1929, datter af husmand Ejner Oskar Eskildsen og hustru Hansine Kirstine, født Nielsen, Aastruplund.

- 7 Esther Leth Møller, født 15. januar 1928 i Aarhus. Ekspeditrice i Aarhus.

Børn:

- 7a Bjarne Leth Møller, født 23. oktober 1958.

MELBALLE-GRENEN

FF Jens Sørensen (Melballe), født 14. oktober 1819, død 17. marts 1866. Gift 20. november 1847 med Mette Marie Nielsen, født 4. oktober 1824, død 28. februar 1895, datter af kroejer Niels Olsen og hustru af Nørre Snede. Jens Sørensen overtog Melballe-gaarden, og efter hans død drev Mette Marie den videre, til sønnen Niels 1882 overtog den. J. S. var sognefoged de sidste 12—13 aar, han levede.

Børn:

- I Søren Rasmussen Jensen
- II Niels (Jensen) Melballe
- III Marie Jensen
- IV Petrea Jensen
- V Ane Kathrine Jensen

I Søren Rasmussen Jensen, født 28. juni 1850, død 12. juli 1911. Gift 29. maj 1874 med Mette Kirstine Pedersen, født 29. august 1849, død 12. april 1915, datter af gdr. Peder Olsen og hustru af Hjemstok.

Søren Rasmussen købte gaarden i Mesing 1874; han var med til at oprette Bering Valgmenighed og var i en aarrække dens formand. For ikke at komme til at foretage skatteudpantninger, der var stridende mod grundloven, trak han sig foraaet 1885 tilbage fra hvervet som sognefoged, som han da havde bestridt 3—4 aar. Var med til at oprette den første kontrolforening paa Skanderborgegn og stærkt interesseret i den jyske hesteavl. Var flere gange paa tale som Venstres kandidat ved folke- og landstingsvalg.

Børn:

- A Kathrine Sørensdatter Melballe, født 1874, død 1880
- B Jens Sørensen Melballe
- C Laura Sørensdatter Melballe
- D Maria Sørensdatter Melballe
- E Margrethe Sørensdatter Melballe

B Jens Sørensen Melballe, født 16. januar 1877, gift 14. november 1908 med Marie Jensen, født 6. august 1880, datter af Ole Jensen og hustru Dorthea af Mesing. J. M. fik fødegaarden i forpagtning 1902 og overtog den 1908, flyttede den ud paa marken.

Børn:

1 Søren Melballe, født 23. februar 1914

C Laura Sørensdatter Melballe, f. 21. marts 1881, død 11. juli 1942. Gift 11. april 1902 med gaardejer, sognefoged Erik Lund Christiansen i Mesing, f. 23. september 1876, død 8. oktober 1958, søn af gmd. Jens Christiansen og hustru Kirstine Lund, Mesing. E. L. C. overtog 1893 sin fødegaard i Mesing; sognefoged 1914.

Børn:

- 1 Svend Lund Christiansen.
- 2 Jens Lund Christiansen, f. 1. juni 1906, død 16. januar 1907.
- 3 Kirstine Lund Christiansen.



Sognefoged Erik Lund Christiansen, Mesing



Laura Lund Christiansen, f. Melballe

- 4 Søren Lund Christiansen.
- 5 Knud Lund Christiansen.

1 Svend Lund Christiansen, f. 23. august 1903, død i Ulfborg 12. april 1957. Forstkandidat, skovridder i Ulfborg 1942. Gift 20. maj 1933 med Gyrithe Gytkjær, f. 14. marts 1905 i Holstebro. — Ingen børn.

3 Kirstine Lund Christiansen, f. 1. juni 1906. Ugift. Assistent paa Statens Haveforsøgslaboratorium i Lyngby.

4 Søren Lund Christiansen, f. 6. april 1909, gift 9. juni 1934 med Johanne Kathrine Knudsen Sørensen, f. 21. juli 1910 i Hørslev Bole. Ejer af Foerlev Østergaard.

Børn:

- 4a Erik Lund Christiansen, f. 7. december 1936. Handelsuddannet.
- 4b Jørgen Lund Christiansen, f. 21. januar 1942.
- 4c Aase Lund Christiansen, f. 17. november 1945.

5 Knud Lund Christiansen, f. 30. juni 1911, død 26. juni 1951. Gift 28. april 1936 med Anny Brendstrup, f. i Haar 18. juli 1912. Overtog fødegaarden i Mesing.

Børn:

- 5a Jens Ole Lund Christiansen, f. 1. maj 1938. Landmand.
- 5b Anders Lund Christiansen, f. 26. september 1941.
- 5c Karen Lund Christiansen, f. 5. april 1946.

D Maria Sørensdaughter Melballe, født 25. oktober 1882, gift 9. oktober 1903 med Severin Hasselbalch fra Frederikshvile ved Hjallerup.

Børn:

- 1 Henning Melballe Hasselbalch
 - 2 Søren Melballe Hasselbalch, født 1. marts 1906. Død august 1952. Ugift.
 - 3 Mette Kirstine Hasselbalch
 - 4 Rasmus Melballe Hasselbalch
 - 5 Frederik Melballe Hasselbalch, født 30. november 1913. Ugift.
- 1 Henning Melballe Hasselbalch, født 29. september 1904, cand. polyt. Ingeniør. Bor i Aarhus. Gift 1936 med sygeplejerske Anna Elisabeth Nissen, født 9. februar 1909, datter af møbelfabrikant Nissen, Nørresundby.

Børn:

- 1a Helene Hasselbalch, født 31. juli 1945
- 3 Mette Kirstine Hasselbalch, født 27. marts 1909. Udlært som sygeplejerske 1934. Gift 2. oktober 1938 med arkitekt, nu informationschef i „Byggecentrum“, København, Ove Hove, født i Skive 17. maj 1914, søn af sadelmager Johs. Hove og hustru Thora.

Børn:

- 3a Svend Hasselbalch Hove, født 14. marts 1944 i Skive
- 3b Hanne Hasselbalch Hove, født 7. april 1946 i Skive.
- 4 Rasmus Melballe Hasselbalch, født 17. september 1912. Maskinmester. Gift 1. september 1939 med sygeplejerske Ingrid Mikkel sen, født 24. oktober 1909, datter af fhv. gaardejer Mikkel sen, Vestervig.

Børn:

- 4a Torben Melballe Hasselbalch, født 27. september 1942
 - 4b Birgit Melballe Hasselbalch, født 16. november 1943.
- E Margrethe Sørensdatter Melballe, født 10. september 1884, gift 5. maj 1909 med gaardejer i Hemstok Jens Peter Jensen, født 24. august 1883, søn af Ole Jensen og hustru Dorthea, Messing.

Børn:

- 1 Dorthea Melballe Jensen.
 - 2 Søren Melballe Jensen.
 - 3 Ole Melballe Jensen.
- 1 Dorthea Melballe Jensen, f. 24. april 1910, gift 13. oktober 1944 med gaardejer Tage Bomholt, Egaa pr. Hjortshøj, f. 27. februar 1908, søn af gaardejer Anders Bomholt og hustru Ane, Egaa.

Børn:

- 1a Anne Margrethe Bomholt, f. 26. april 1947.
- 1b Johanne Marie Bomholt, f. 20. september 1948.
- 2 Søren Melballe Jensen, f. 15. juni 1912, gift 22. oktober 1942 med Esther Hansen, f. 23. august 1915, datter af Hans Johannes Hansen og hustru Sofie, Lille Næstved. Forpagter, Kværrede pr. Tureby.

Børn:

- 2a Jens Melballe Jensen, f. 2. juli 1944.
2b Jørgen Melballe Jensen, f. 13. april 1947.

- 3 Ole Melballe Jensen, f. 19. maj 1917, gift 15. november 1946 med Inger Juul Thomsen, f. 25. februar 1926 i Kalhave, Uldum, datter af gaardejer Søren Østergaard Thomsen og hustru Anna Juul. Forpagter af fødegaarden i Hemstok.

Børn:

- 3a Søren Jensen, f. 10. april 1947.
3b Peter Jensen, f. 23. april 1950.

- II Niels Melballe, født 19. juni 1853, død 23. maj 1928. Gift 30. maj 1883 med Karen Marie Pedersen, født 19. februar 1862, død 25. juni 1949, datter af gdr. P. Pedersen og hustru Ane Jensdatter, Enslev, Kolt sogn.

Niels Melballe arvede 1882 Melballegaarden og drev den, til han 1926 overdrog den til sønnen Peter. N. M. blev syg ude i skoven og døde, inden man fik ham bragt hjem. Ved hans død skrev Skanderborg Amts Avis:

En overalt i Skanderborgegnen kendt, agtet og afholdt mand, fhv. gaardejer i Jeksen N. Melballe, er afgaaet ved døden. Melballe beklædte i sine yngre aar mange offentlige tillidshverv. Han var en i kirkelige, politiske og mange andre spørgsmaal meget interesseret mand, og da han tillige var en dygtig jordbruger, hørte han i mange aar til egnens mere fremtrædende landmænd. Han var af et overordentligt vindende og elskværdigt væsen, som skaffede ham venner overalt, hvor han kom frem.

Børn:

- A Ane Melballe, født 28. august 1884, død 28. marts 1885
B Ane Kathrine Melballe, født 7. september 1885, død 17. marts 1891
C Jens Sørensen Melballe
D Martin Melballe, født 23. januar 1888, død 23. maj 1888
E Peter Melballe

- C Jens Sørensen Melballe, født 4. december 1886, død 10. april 1958, gift 2. april 1918 med Elisabeth Krogsdal, født 6. august 1895, død 12. februar 1958, datter af P. Krogsdal og hustru Else Marie, Vindum, Viborg amt. J. S. M. elev paa Vejstrup Højskole 1908—09. Gaardejer i Aarslev v. Brabrand.



Gaardejer Jens Melballe, Aarslev, og hustru Elisabeth, f. Krogsdal

»Naar jeg tænker tilbage paa mine forældre, mindes jeg dem med glæde, som et sted man altid kunne hente trøst og vejledning, hvor man altid blev modtaget med kærlighed, og hvor der altid herskede en kærlig atmosfære.

Mine forældre hjalp hinanden paa bedste maade gennem hele livet og støttede hinanden saavel i trængselstider som i de mere lyse tider.

De levede i nær tilknytning til Gud og kirken, hvor de gerne kom, ligesom de satte stor pris paa præstens besøg i hjemmet.

For mig staar min far som symbolet paa retfærdighed og retskaffenhed. Jeg mindes ikke at have hørt min far benytte blot en hvid løgn. Dyrene havde hans store kærlighed, han taalte ikke, at de led nød; og af dem var vel nok hunden den, der stod ham nærmest. Naar jeg tænker tilbage paa min mor, undres jeg ofte over, hvad hun har kunnet overkomme af arbejde, aldrig sparede hun sig selv, hun var med baade først og sidst saavel ude som inde, og denne flid blev ved lige til sygdom satte en stopper derfor. De fulgtes gennem livet, og de fulgtes i døden; men for mig staar de som et minde, jeg tænker tilbage paa med glæde.

Niels Melballe.

Børn:

- 1 Niels Krogsdal Melballe, født 16. januar 1919 i Aarslev, gift I i Foldby 9. april 1942 med Else Margit Johanne, født Christensen, født i København 26. marts 1921, død 2. marts 1944, datter af Alfred Christensen og Marie. Gift II i Roskilde 6. maj 1945 med Liza Tito, født Christensen, født 30. oktober 1924 i Søllested, datter af N. F. Christensen og hustru Marie.

N. K. M. er overpakkemester, Torbenfeldtvej 3, Brønshøj.

Børn i I ægteskab:

- 1a Poul Verner Melballe, født 25. januar 1943.

Børn i II ægteskab:

- 1b Maud Elisabeth Krogsdal Melballe, født 5. november 1945.

- E Peter Melballe, født 23. juni 1890, gift 31. oktober 1916 med Alma Nielsen, født 26. maj 1896, datter af gdr. Jens Nielsen og hustru Ane Kathrine, Jexen. Overtog Melballegaarden 1926.

Børn:

- 1 Karen Margrethe Melballe
- 2 Jens Vagn Melballe
- 3 Anne Lise Melbal'e, født 2. februar 1920, død 24. maj 1920
- 4 Meta Kirstine Melballe

- 1 Karen Margrethe Melballe, født 21. februar 1917, gift 29. oktober 1937 med Peter Leth, født 15. juni 1913, søn af gaardejer Rasmus Leth og hustru Poulina, Mesing. Peter Leth overtog 1937 sin fødegaard i Mesing.

Børn:

- 1a Grethe Leth, født 27. oktober 1941
- 1b Rasmus Leth, født 18. november 1946.

- 2 Jens Vagn Melballe, født 8. august 1918, gift 13. maj 1946 med Elin Sørensen, født 27. februar 1922, datter af sognefoged Ejner Sørensen, Trige, og hustru Petrea. Overtog Melballegaarden 1946. J. V. M. har været elev paa Dalum Landbrugsskole, E. S. paa Ollerup Gymnastikhøjskole.

Børn:

- 2a Peter Melballe, født 23. maj 1947
- 2b Ruth Melballe, født 17. december 1948
- 2c Ole Melballe, født 20. september 1950.

- 4 Meta Kirstine Melballe, født 11. juni 1922, gift 30. maj 1943 med Svend Thomsen, født 20. september 1915 i Haarby, søn

af brugsuddeler J. P. Thomsen. S. T. har taget maskinisteksamen i København 1942. Ansat ved D. S. B. i Aarhus 1942.

Børn:

4a Peter Melballe Thomsen, født 24. marts 1944

4b Anne Marie Melballe Thomsen, født 10. november 1946.

III Marie Jensen, født i Melballe 25. november 1855, død 14. juni 1939. Gift 1. august 1877 med Niels Jensen, født 14. september 1853, død 9. marts 1928, søn af hmd. Jens Nielsen og hustru Anne Marie Nielsdatter af Stjør.

Hadde først en lille gaard paa Skaarup Mark, dernæst »Fredenshjem« paa Jexen Mark, indtil han 1897 blev vejassistent i Silkeborg, en stilling, han beklædte, til han 1926 trak sig tilbage paa grund af alder.

Ved Niels Jensens død skrev Silkeborg Avis:

Atter er en af byens agtede og ansete borgere, vejassistent N. Jensen, gaet bort. Den afdøde, der for halvandet aars tid siden trak sig tilbage som vejassistent efter 30 aars dygtigt arbejde i Skanderborg Amtsvejvæsens tjeneste, blev 75 aar gammel.

Den afdøde var en dygtig og virksom mand, afholdt af de mange, med hvem han kom i berøring. Han tog livligt del i det offentlige liv og var saaledes i en periode medlem af byraadet, valgt af Venstre. Men afholdsbevægelsen var dog den sag, der optog ham stærkest; han kunne blive helt varm, naar man kom ind paa drøftelse heraf. I en meget lang aarrække var Jensen formand for Silkeborg Afholdsforening.

Ved begravelsen omtalte valgmenighedspræst Munck Niels Jensen som den, der ude i sin daglige gerning — i solskin som i slud — altid mødte mennesker med mildhed og venlighed.

Børn:

A Anna Kathrine Nielsdatter Melballe

B Jens Nielsen Melballe, født 10. august 1879, død samme aar

C Agnethe Nielsdatter Melballe

D Jens Melballe

E Halvor Nielsen Melballe

F Aage Nielsen Melballe, født 3. november 1884, død 22. febr. 1886

G Marie Melballe Jensen

H Agnes Nielsen Melballe, født 21. august 1887, død samme aar

I Dagny Jensen Melballe

J Signe Jensen Melballe

K Margrethe Jensen Melballe

L Thorvald Jensen Melballe

M Gudrun Jensen Melballe

N Ejnar Jensen Melballe, født 19. februar 1898, død 11. nov. 1918.

A Anna Kathrine Nielsdatter Melballe, født 12. november 1877, gift 21. maj 1901 med overportør Holger Edvard Laursen, Frederikshavn, født 26. december 1876, søn af kroforpagter Laursen og hustru Martine, Møllerup.

Børn:

1 Anna Melballe Laursen, født 16. juni 1905. Handelseksamen 1921. Gift 6. februar 1927 med snedkermester i Frederikshavn Jens Holger Riis, født 1. juni 1901, søn af gartner Jens Riis, Frederikshavn.

Børn:

- 1a Kai Holger Riis, f. 4. januar 1931 i Frederikshavn. Repræsentant i Toronto, Canada.



Overpakmester Christian Kristensen, Aalborg,
og hustru Agnethé, f. Melballe

- C Agnethé Nielsdatter Melballe, født 19. oktober 1880, død 23. januar 1954. Gift 3. juli 1900 med overpakmester i Aalborg Christian Dyrmann Kristensen, født 19. december 1878, død 22. juni 1952, søn af landpost Johan Carl Christensen og hustru Marie Kirstine.

Børn:

- 1 Svend Aage Christensen
 - 2 Elly Marie Christensen
 - 3 Niels Kristensen
 - 4 Ingeborg Kristensen
- 1 Svend Aage Christensen, født 3. september 1900, gift I 4. april 1921 med Martha Christensen, født 7. september 1895, datter af gasværksbestyrer J. Jensen, Hjørring. Gift II 13. maj 1949 med Clara Vejnø, født 27. september 1921, datter af overportør A. Vejnø, Hjørring. Stationsforstander i Svenstrup J.

Børn i I ægteskab:

- 1a Inger Birgit Christensen, født 21. juni 1921, død 11. novbr. 1947
- 1b Erling Christensen Høgsaa
- 1c Jørgen Dyrmann Christensen.

Børn i II ægteskab:

- 1d Agnete Dyrmann Christensen, født 11. juni 1952
 - 1e Lars Dyrmann Christensen, født 12. juni 1956.
- 1b Erling Christensen Høgsaa, født 14. marts 1925, gift 30. juni 1951 med Magda Uhrenholdt, datter af præstegaardsforpagter Uhrenholdt, Nim, født 20. oktober 1923. E. C. H. er cand. jur. Sekretær i Hypothekbanken.

Børn:

- 1b1 Henrik Høgsaa, født 29. september 1952
 - 1b2 Birger Høgsaa, født 2. april 1956.
- 1c Jørgen Dyrmann Christensen, født 2. april 1928, gift 17. juli 1954 med Inge Leser, født 16. december 1923, datter af kaptajn K. Leser. J. D. C. er kasserer i Sparekassen for København og Omegn.
- Børn:**
- 1c1 Thomas Dyrmann Christensen, født 4. marts 1956.



Arkitekt Z. K. Zachariassen, Hobro

2 Elly Marie Christensen, f. 3. marts 1903, gift 13. maj 1927 med arkitekt i Hobro Z. K. Zachariassen, f. 15. maj 1898, død 27. maj 1956, søn af togfører N. H. Zachariassen og hustru Katrine, Randers.

Ved arkitekt Zachariassens død skrev et lokalt blad:

Zachariassen var paa mange maader med til at præge byen, idet han fik med mangt og meget at gøre. Han var med i mange byggeforetagender. Han var en interesseret musæumsmand, og det var paa hans initia-

tiv, at musæumsbygningen i Vestergade blev indrettet, idet en gammel købmandsgaard blev flyttet. Han var ogsaa til sin død musæumsleder. Han var ogsaa med til mange udgravninger, og det var ham, der paa Mariagervej paaviste ruinerne af den tidligere Hobro Kirke. Videre var det ham, der paaviste Vikingeborgen ved Fyrkat. I det hele taget fulgte han interesseret med i alt, der havde med gamle minder at gøre.

Et andet kapitel i hans Hobrotid var hans virke for ambulancedagen. Han havde sans for at arrangere, og han havde et overflødhedshorn af ideer til dagen. Han var da ogsaa gennem aarene saa at sige et fast medlem af komiteens forretningsudvalg.

En anden ting, der havde hans hjerte, var Hobro tekniske Skole, og gennem aarene var han lærer ved denne skole. De unges uddannelse var noget, han følte sig kaldet til at medvirke til, og med sit rolige og velafbalancerede væsen var han egnet til at omgaas de unge paa teknisk skole.

Han var i en aarrække medlem af bygningskommissionen, og han blev for nogle aar siden brandinspektør. I denne egenskab gjorde han en god indsats. Videre var han daglig leder af civilforsvaret i Hobro, og dette arbejde gik han ogsaa med iver ind i. Han har aldrig sparet sig selv, og det betød, at han bød sig selv mere, end helbredet kunne holde til.

Zachariassen var en mand, der havde svært ved at sige nej, naar der kom bud efter ham til et eller andet. Han var med i spejderbevægelsen, han var kasserer i Musæumsforeningen, i en aarrække i bestyrelsen for Hobro Borger- og Haandværkerforening, og han har haft mange andre tillidshverv. Det gælder for dem alle, at han gik ind i arbejdet med den bedste vilje til at gøre det bedste.

Personlig var han en elskværdig mand, der sikkert ikke havde fjender om end maaske nok modstandere. Det vil ikke kunne undgaas, naar ens virkefelt er saa omfattende, som Zachariassens har været. Han kunne tage modgang som medgang med godt humør. Han satte sjældent en sag paa spidsen, men han øste ud af sine ideer med glad sind. Han kunne i hvert fald tidligere overkomme en masse.

Ved begravelsen sagde pastor Lurfelt, Hobro, bl. a., at han arbejdede ikke for æren, men for at gøre sin indsats.

Ved Hobro Musæumsforenings første generalforsamling efter Zachariasens død udtalte formanden bl. a.: Mange udgravninger har han udført paa egen haand. Mest betydningsfuldt i sine følger blev udgravningen, som han i sommeren 1928 foretog sammen med en mand fra Nationalmusæet paa Fyrkat. Det umiddelbare resultat blev den gang kun en køkkenmødding, men hans interesse for det sagnomspundne anlæg var vakt, og han fortsatte paa Fyrkat. Han var klar over egnens historiske betydning.

Han søgte efter en borg i lighed med kong Niels' borg i Klejtrup, men man forstaa, at med den dengang gængse form for udgravning var det umuligt at finde borgens rester. Dengang anede man intet om Trelleborg endsige Aggersborgs eksistens.

Paa baggrund heraf er hans pionerarbejde saa meget mere imponerende, og havde hans held været ligesaa stor som hans iverigdom og initiativ, var Fyrkat blevet fundet før Trelleborg. Men tiden var ikke moden, og ingen, ej heller førende arkæologer, drømte om, at Fyrkat anlægget var saa gammelt. Man tænkte i sten og ikke i træ.

Børn:

2a Niels Erik Zachariassen

2b Lis Zachariassen

2c Hans Kristian Zachariassen, født 12. maj 1944.

- 2a Niels Erik Zachariassen, født 13. februar 1930, ansat i Dansk Andels Gødningsforretning i Vejle. Gift 14. januar 1956 med Gerda Elise Marie Hesselvig Petersen, født 10. januar 1934, datter af værkfører Gustav Hesselvig Petersen, Vejle.

Børn:

2a1 Lene Zachariassen, født 28. april 1957.

- 2b Lis Zachariassen, født 26. februar 1933. Modist. Gift 15. marts 1958 med kommuneassistent Verner Helge Sørensen, født i Viborg 1. april 1927.

- 3 Niels Kristensen, født 2. juni 1905, lokomotivfører. Gift 6. juli 1930 med Ella Løvaa, født 9. april 1908, datter af lokomotivfører Løvaa, Aalborg. Bor Jens Baggesensvej 26 A Fredericia.

Børn:

3a Bente Dyrmann Kristensen

3b Ole Dyrmann Kristensen, født 23. august 1939.

- 3a Bente Dyrmann Kristensen, født 19. april 1933, gift 22. oktober 1954 med Arne Winkel, født 17. september 1926, søn af gdr. Chr. Winkel og hustru Astrid, Asaa. Smedemester i Asaa.

Børn:

3a1 Peter Dyrmann Winkel, født 23. marts 1955.

3a2 Søren Dyrmann Winkel, født 23. januar 1958.

- 4 Ingeborg Kristensen, f. 20. september 1909, gift 6. juni 1931 med musiker Aage Julius Johan Gregersen, født 9. juli 1905, søn af snedkermester Peder Jul Gregersen og hustru Johanne, født Hansen, Aalborg. Bor V. Fjordvej 18, Aalborg.



Handelsgartner Jens Melballe, Gørding, og hustru Mette, f. Hansen

Børn:

- 4a Kurt Dyrmann Gregersen.
- 4b Anni Dyrmann Gregersen, født 22. december 1938. Modist.
- 4c Per Dyrmann Gregersen, født 21. januar 1946.

- 4a Kurt Dyrmann Gregersen, født 18. juni 1934. Sadelmager og tapetserer. Gift 29. marts

1958 med Tove Jensen, modist, født 4. juni 1937, datter af portner paa »Anneberghus«, Aalborg, Henry Jensen.

Børn:

- 4a1 Jan Dyrmann Gregersen, født 2. marts 1959.

D Jens Melballe, født 7. december 1881, gift 25. februar 1914 med Mette Hansen, født 4. marts 1886, død 28. november 1948, datter af Hans Hansen og hustru Mette, Outrup. Handelsgartner ved Gørding Station.

Børn:

1 Arne Melballe, født 11. august 1914, gartner. Gift 10. januar 1943 med Marie Alvilda Pedersen, datter af Niels Jensen Pedersen, St. Darum, Bramminge, født 12. februar 1920.

Børn:

- 1a Birgit Melballe, født 5. juli 1944
- 1b Arne Melballe, født 2. juni 1947.

E Halvor Nielsen Melballe, født 30. august 1883, død 29. december 1953. Gift 28. oktober 1905 med Dorthea Andersen, født 27. december 1886, død 2. marts 1950, datter af Knud Andersen og hustru Nielsine Birgitte Sørensen, Viborg. Murermester i Viborg.



Murermester Halvor Melballe, Viborg, og hustru Dorthea f. Andersen

Børn:

- 1 Frejvil Halvor Melballe.
- 2 Herluf Halvor Melballe.
- 3 Villy Villiam Melballe.

- 1 Frejvil Halvor Melballe, født 17. januar 1906, urmager og guldsmed i Tarm. Gift 3. juni 1928 med Olga Marie Olesen, født 10. november 1908.

Børn:

- 1a Ejner Jensen Melballe
1b Inger Jensen Melballe, født 11. september 1939. Klinikassistent.

- 1a Ejner Jensen Melballe, født 14. oktober 1934, urmager i Tarm. Gift 19. oktober 1957 med Hanne Bente Høster, født 26. december 1938, datter af Peder og Edith Høster, København.

Børn:

- 1a1 Lone Høster Melballe, født 28. marts 1958 i Tarm.

- 2 Herluf Halvor Melballe, født 28. oktober 1908. Amtsspektør, Tappernøje. Gift I 5. oktober 1935 med Metha Asmussen, født 12. september 1915, datter af handelsmand Asmussen, Haderslev. Gift II 20. juli 1945 med Gerda Nahrstedt, født 25. februar 1920, datter af skræddermester Nahrstedt, Haderslev.

Børn i I ægteskab:

- 2a Halvor Jensen Melballe, født 24. juni 1937. Bankassistent.
2b Adolf Asmussen Melballe, født 24. juni 1937. Bankassistent.

Børn i II ægteskab:

- 2c Pia Melballe, født 2. maj 1946.

- 3 Villy Villiam Melballe, født 17. juni 1911, montør. Gift 4. juni 1933 med Alfa R. H. Melballe, født 10. februar 1914, datter af lokomotivfører J. Møller, København.

Børn:

- 3a Jørgen Melballe, født 4. oktober 1930. Elektriker. Gift 26. juli 1958 med Jytte Helen Christiansen, født 8. juli 1937. Sekretær, datter af N. Christiansen og hustru, Helga, Over Draaby, Jægerspris. Bor Melvillevej 6, Hellerup.

- G Marie Melballe Jensen, født 22. februar 1886, gift 15. april 1908 med murermester Jens William Olsen, Kalundborg, født 31. december 1884, søn af tømrermester Lars Olsen og hustru Ane Kathrine Jensen af Tølløse.

Børn:

- 1 Tekla Marie Melballe Olsen
2 Lars Egon Melballe Olsen
3 Kathrine Melballe Olsen
4 Gunner Melballe Olsen
5 Hanne Margrethe Melballe Olsen
6 Ejner Melballe Olsen.

- 1 Tekla Marie Melballe Olsen, født 10. september 1908, ugift. Ansat paa Kalundborg Andels Svineslagteri 1922. Kassererske fra 1942. Fra 1958 kassererske i Den sjællandske Bondestands Sparekasse.

- 2 Lars Egon Melballe Olsen, født 7. august 1910, gift 11. april 1936 med Grethe født Frandsen, født 26. december 1914, datter af købmand Knud Frandsen, Holbæk, og hustru Margrethe Herskind Rasmussen, København.

Udlært murer. Afgang fra Københavns tekniske Skole 1934. Arkitekt og branddirektør først i Høng, nu i Hillerød.

Børn:

- 2a Knud Melballe Olsen, født 1. januar 1937. Udlært tømrer, bygningskonstruktør fra Horsens 1959.
 2b Flemming Melballe Olsen, født 15. december 1941, død 28. december 1945.
 2c Ulla Grete Melballe Olsen, født 1. februar 1947.
- 3 Kathrine Melballe Olsen, født 21. september 1911, gift 18. oktober 1936 med skolebestyrer Poul Erling Ravn-Nielsen,

MELBALLE- SLÆGTEN I 6 GENERATIONER
 PAA SPINDESIDEN



Tip-tip-oldemor
 Marie Olsen, f. 1793.

Bedstemoder
 Marie Olsen,
 f. Melballe Jensen,
 f. 1886.

Tip-oldemor
 Mette Marie, f. Nielsen,
 f. 1824.

Mor
 Katrine Ravn-Nielsen,
 f. Melballe Olsen,
 f. 1911.

Oldemor
 Marie, f. Jensen,
 f. 1855.

Barn:
 Anne Marie Ravn-Nielsen
 f. 1947.

født 3. marts 1908, søn af malermester Jens Chr. Nielsen og hustru Camilla Ravn, Ugerløse.

K. M. O. husholdningslærerinde, dimitteret Birgitte Berg Niensens husholdningsseminarium 1935. — P. E. R-N. lærereksamen fra Blaagaards Seminarium 1931, realskolelærer i Tølløse til 1945, medlem af Tølløse sogneraad 1942. Fra 1. august 1945 ejer og leder af Ida Holst' Realskole i Svendborg. Fra 1949 medlem af Sct. Nicolai kirkes menighedsraad.

Børn:

- 3a Jens Ole Ravn-Nielsen, født 21. januar 1944
- 3b Niels Arne Ravn-Nielsen, født 28. juli 1945
- 3c Anne Marie Ravn-Nielsen, født 4. januar 1947.

- 4 Gunner Melballe Olsen, født 2. december 1913, gift 2. december 1956 med guldsmed Valborg Victoria Olsen, født 3. september 1914, datter af guldsmed Jens Olaf Olsen og hustru Anna Marie Hansigne Christensen, Kalundborg. Muremester i Kalundborg.

Børn:

- 4a Nelly Melballe Olsen, født 17. november 1958.

- 5 Hanne Margrethe Melballe Olsen, født 8. februar 1922, gift 23. juni 1946 med statsaut. flyvemaskinist Arne Aage Olander, født 9. februar 1922, søn af politiassistent Aage E. Olander og hustru Ellen Rasted, København. Realeksamen fra Jyderup realskole. Lært som mekaniker paa motorfabrikken Bukh, Kalundborg. Ansat i S. A. S., Kastrup.

Børn:

- 5a Inge Olander, født 21. marts 1947
- 5b Per Olander, født 15. marts 1952.

- 6 Ejner Melballe Olsen, født 2. februar 1925, gift 3. juni 1950 med Else Tove Melitta Bentzen, datter af muremester Chr. Bentzen og hustru Melitta Petersen, København, født 2. oktober 1919. E. M. O. har real- og handelsskoleeksamen, lært paa motorfabrikken Bukh, Kalundborg. 1946 ansat paa Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabriks hovedkontor i indkøbsafdelingen i København. Fra 1958 fuldmægtig i Det Danske Gødnings-Kompagni A/S.

Børn:

- 6a Bent Melballe Olsen, født 16. marts 1952
- 6b Vagn Melballe Olsen, født 5. september 1956.

- I Dagny Jensen Melballe, født 3. juli 1889. Ugift. Direktrice i Silkeborg, først hos A/S Peter Jessen og senere hos A/S Dansk Konfektionsindustri; nu pensioneret.

- J Signe Jensen Melballe, født 31. august 1890, gift 28. september 1919 med tobakshandler Carl Jensen, født 9. maj 1891, død 8. oktober 1942, søn af forstander ved teknisk skole i Silkeborg Carl Chr. Sofus Jensen og hustru Kirsten født Kristensen. Bor Jernbaneallé 77, Vanløse.

Ingen børn.



Margrethe Melballe

K Margrethe Jensen Melballe, født 7. februar 1892, død 17. marts 1932. Fotograf i Silkeborg.

L Thorvald Jensen Melballe, født 29. marts 1893, værkstedsingeniør ved A/S Aarhus Oliefabrik. Gift 20. marts 1924 med Anna Marie Camilla Jørgensen, født 5. juli 1898, datter af købmand N. Jørgensen og hustru Nielsine Johansen, Aarhus.

Børn:

1 Inger Melballe, f. 13. juli 1925, gift 24. maj 1952 med slagtermester i Randers Knud Valentin Hetebrügge, født 20. februar 1927, søn af slagtermester Hans Hetebrügge og hustru Karen født Martinussen.

M Gudrun Jensen Melballe, født 30. juni 1894, gift 8. februar 1920 med mekaniker Laurits Larsen, født 15. maj 1894. Bor V. Fælledvej 8, Mølholm, Aalborg.

Børn:

1 Kirsten Melballe Larsen, født 20. juni 1927, gift 21. juli 1951 med ingeniør Knud Emil Andersen, født 25. marts 1926, søn af bagermester Axel Andersen og hustru Marie født Møller. Bor Ørstedesvej 44, Aalborg.

Børn:

1a Henrik Melballe Andersen, født 28. juni 1958.

IV Petrea Cecilie Jensen, født i Melballe 21. juni 1862, død 27. september 1945, gift 27. marts 1885 med Jens Rasmussen, født 4. december 1861, død 30. maj 1948, søn af gdr. Kristen Rasmussen og hustru Petrea, Gunnestrup. Har boet paa Hedeagergaard i Støvring sogn i 30 aar, siden som rentier i „Hegnet“ i Møllerup ved Randers.

Petrea og Jens Rasmussen var meget levende mennesker, deres børn var ivrige gymnaster og gymnastikledere, sønnen Jens er endnu i sit 72. aar aktiv gymnast, og de fleste af børnebørnene har været og er med i gymnastikarbejdet. Utallige er de unge, som i aarenes løb har faaet et skub i den rigtige retning af de to gamle, men i sindet saa unge mennesker. Petrea og Jens Rasmussen var med til at oprette Møllerup Valgmenighed og bygge kirke, de støttede Friskolen økonomisk, skønt børnene aldrig blev elever der. J. R. var i 1898 med til at stifte Støvring-Møllerup Mandskor og var et meget aktivt medlem i mange aar. J. R. havde sin store andel i, at koret, som havde ligget stille i mange aar paa grund af dirigentmangel, atter kom i



Siddende fra venstre: Kathrine Andersen, Lindbjerg. Marie Cecilie Kargaard, Canada. Jens Rasmussen, Mellerup. Karen Pedersen, Mellerup. Dagny Melballe, Silkeborg. — Staaende fra venstre: Ukendt. Ukendt. Viggo Kargaard, Canada. Ukendt. Signe Ahm, Gerlev. Jens Andersen, Viby, med datteren Grete. Gudrun Andersen, Viby. Ukendt. Ukendt. Ukendt. Anders Emil Andersen, Lindbjerg. — Bagerste række fra venstre: Peter Jensen Pedersen, Mellerup. Ukendt. Bent Andersen, Drantum. Villum Andersen, Lindbjerg. Knud Andersen, Lindbjerg. — Børnene i forgrunden fra venstre: Karen Pedersen, Mellerup. Rigmor Pedersen, Mellerup. Torkil Birkefeldt Andersen, Viby (paa oldefaderens skød). Anna Pedersen, Mellerup. Ukendt — ikke af familien.

gang, denne gang som blandet kor. J. R. var da 85 aar. 3 børnebørn med ægtefæller er med i koret nu.

I. B. J.

Børn:

- A Jens Kristian Rasmussen
- B Karen Rasmussen
- C Kathrine Rasmussen
- D Marie Cecilie Rasmussen

A Jens Kristian Rasmussen, født 25. februar 1887, gift 29. juni 1912 med Karen Christensen, født 13. september 1885, datter af lærer Christensen og hustru, Faksinge ved Præstø.

Forpagter af Lindbjerg Skovridergaard ved Randers. Har i maj 1926 købt Hedeagergaard ved Mellerup. Har siden 1951 boet som rentier paa »Dyrlægegaarden« i Støvring. J. R. har været elev paa Mellerup Højskole i 2 vintre, ledet gymnastik der i 2 vintre, været paa gymnastikkursus paa Hadsten og Ryslinge, været elev og leder af gymnastik paa Kærhave landbrugsskole 1910—11.

J. K. R. har været i bestyrelsen for Lindbjerg foredragsforening, forsam-

lingshus, brugsforening, i skolekommission, samt Randers amts gymnastikforenings 1. hovedkreds (formand i over 25 aar) samt Borup-kredsens venstreforening.

Jens Rasmussen jun. var forp. af Lindbjerg Skovridergaard i 40½ aar. I 1923 begyndte de sommerrestauration og fik med aarene meget stor søgning af folk, der nød naturen og Karens berømmelige kaffe med hjemmebagte boller og kringle og den hjemlige atmosfære; mange blev stamgæster, der kom igen aar efter aar. Der var ogsaa mange møder og fester, og især gymnastikfesterne blev virkelige folkefester med flere tusinde mennesker. De begyndte i det smaa med, at Mellerup piger og karle (J. R. ledede karlene) en sommersøndag var inviteret derover, og selvfølgelig skulle der laves gymnastik; næste aar bestemte flere hold at mødes, derefter var det 1. hovedkreds, der arrangerede (J. R. var formand der i mange aar). Efterhaanden var der 20—25 hold, der mødtes paa den dejlige og hyggelige plads. Det var travle dage, men naar festen begyndte med fælles indmarch og flaghejsning, saa man Karen i hvid kittel og Jens i skjortærmmer komme ilende for at være med ved festens højdepunkt. Deres børn var aktive med, pigerne ledede, ja, mange husker endnu Else, da hun som 13-aarig, rank og med lange, lyse fletninger, kom ind i spidsen for sine skolekammerater, og som den naturligste sag af verden ledede deres opvisning. Inge havde ledet dem om vinteren, men var rejst til maj, og de skulle jo i Lindbjergskoven. Ja, det var aar med meget arbejde og krisetider for landbruget, men alligevel rige og festlige aar. En ny ejer af Skovridergaarden »ønskede at benytte den til andet formaal«, og Karen og J. R. flyttede saa til Støvring. De er stadig meget virksomme. J. R. cykler hver dag ud til sønnen Jens Karl og hjælper til. Sammen med sin gamle ven Albert Kjærgaard, Hald, tager han hver 14. dag til Mors for at lave gymnastik paa et hold der, som blev samlet til et jubilæum, og som ikke kan faa holdt op igen. Karen har travlt med sit store hus og have. Begge følger ivrigt med i møder og lignende, saa de har slet ikke tid eller lyst til at være gamle.

I. B. J.

Karen Rasmussen, født Christensen, var i 3 aar lærerinde i haandarbejde og gymnastik paa Mellerup højskole; har i flere aar været i bestyrelsen for Mellerup valgmenighed, Harridslev-Albæk sygeplejeforening, Randers amts husholdningsforening. Uddannet paa Brøderup højskole. (Flere skoler for gymnastik).

Børn:

- 1 Inge Holm Rasmussen
- 2 Jens Carl Holm Rasmussen
- 3 Else Holm Rasmussen.

- 1 Inge Holm Rasmussen, født 3. juli 1913, gift 18. september 1937 med Sigurd Bonde Jensen, født 10. november 1907, søn af gdr. Th. Jensen og hustru Marie, født Bonde, Stouby, Randers.

I. H. R. har begyndt at lede gymnastik som 16-aarig, var 3 somre gymnastikleder paa Ask højskole og maatte sidste vinter, efter mere end 10 aars pause, igen lede de unge piger paa grund af delingsføreremangel. Har gennem aarene ledet folkedanse for unge og ældre i Støvring, sidst i vinteren 1956—57, og selvfølgelig med i Støvring sangkor. Har været elev i Uldum, Hadsten og Snoghøj gymnastikskoler.

S. B. J. gymnastikleder og ivrig fodboldspiller. Overtog hjemmet »Støvring Vestergaard« 1939. Gennem aarene med i en del bestyrelser, bl. a. brugsforeningen i 16 aar, skiftevis som regnskabsfører og formand, er medlem af sogneraadet og kommunekasserer. Sammen med flere unge var han i 1926 med til at nystarte det gamle sangkor. S. B. J. realskole og Hadsten gymnastikhøjskole.

Ingen børn.

- 2 Jens Carl Holm Rasmussen, født 14. august 1916, gift med Kirsten Eilersen, født den 23. maj 1921, datter af Ingvard og Katrine Eilersen, Nykøbing S.

J. C. H. R. oplært ved landbrug, dels hjemme og dels i pladser hos andre. I flere aar forpagter, men senere ejer af „Hedeagergaard“, Støvring, (tidl. Petrea og J. R.). Elev fra Frederiksborg og Vejlbjby landbrugsskole.

K. E. præliminæreksamen, bankkursus, bankassistent i 13 aar.

Børn:

- 2a Jens Peder Eilersen Rasmussen, født 27. august 1947 i Nykøbing S. (adopteret).
2b Niels Holm Rasmussen, født i Støvring 15. januar 1957.

- 3 Else Holm Rasmussen, født 2. juli 1920, gift med Henry Timm, født 13. februar 1913 i Virring Esserbæk. Else H. R. elev fra Ask og Snoghøj. H. T. medhjælper ved landbrug. Kontrolassistent 1932—35. Gaardejer i Lindbjerg 1938. Medlem af Harridslev-Albæk sogneraad 1950, næstformand siden 1953. Elev paa Vejlbjby landbrugs-skole 1932.

Børn:

- 3a Jens Ole Timm, født 24. maj 1942, medhjælper, elev fra Vivild ungdomsskole.
3b Knud Kristian Timm, født 15. juni 1944. Elev i Randers realskole.
3c Karen Margrethe Timm, født 14. marts 1948
3d Johannes Holm Timm, født 4. december 1950.

- B Karen Rasmussen, født 12. juli 1888 i Støvring, gift 1939 med Peder Jensen Pedersen, født i Hald ved Randers 29. november 1891, død 8. oktober 1957, søn af Niels Peder Pedersen og hustru Anne Kirstine, f. Jensen. K. R. elev fra Mellerup og Ryslinge højskoler, Snoghøj og Hadsten gymnastikhøjskoler.

Ingen børn.

Karen, der i mange aar havde været hjemme hos Petrea og Jens Rasmussen, blev 1939 gift med Peder Pedersen, Mellerup, hvis kone var død fra 10 børn; de var nu fra 2 til 17 aar. Karens kærlige hjerte og lyse sind (en arv fra hendes elskelige moder) satte præg paa hjemmet og paa den store børneflokk; de er vokset op til prægtige og dygtige mennesker, alle med egne hjem. Trods travlheden i hjemmet havde Karen altid tid til at komme hjem til de gamle forældre. Da Jens Rasmussen døde i 1948 og P. Pedersen var blevet svagelig, flyttede de ned i »Hegnet«, hvor P. P. døde i 1957. Ved faderens begravelse takkede flere af børnene Karen for alt det, hun havde været for dem, og lovede at staa sammen om hende og om hjemmet, et ord de trofast holder. Paa Karens 70 aars dag mødte de alle frem, de kom fra det ganske land, nogle af dem kun for faa timer, for at feste for hende og takke hende i ord og sang.

Mange besøg og mange breve til og fra børnene bevirker, at Karen, skønt hun nu er blevet ene, aldrig bliver ensom. I. B. J.

- C Kathrine Rasmussen, født 17. februar 1891, død 27. marts 1948, gift 25. juli 1916 med Anders Emil Andersen, født 17. november 1887 i Fausing, søn af Dorthea og Nikolaj Andersen.

K. R. elev fra Mellerup og Ryslinge højskoler og Hadsten delingsførerskole. Tjente som ung pige i Kolt friskole og Hadsten højskole og Ryslinge højskole 1915. Har ledet gymnastik for smaapiger. Var de sidste aar af sin levetid stærkt svækket af sygdom. A. E. A. tjente som dreng og karl fra 10 aars alderen til 28 aars alderen. Ejede fra 1916 til 1957 en lille gaard paa Lindbjerg mark ved Randers. Bor som pensionist i Tvede ved Randers. A. E. A. har været elev paa Ollerup højskole 1908—09, Tune landboskole 1913—14, Hadsten og Ryslinge delingsførerskoler.

Børn:

- 1 Jens Andersen.
- 2 Bent Andersen
- 3 Signe Andersen
- 4 Knud Andersen
- 5 Villum Andersen

- 1 Jens Andersen, født 6. maj 1917 i Lindbjerg, Harridslev sogn, gift 2. maj 1943 i Frue Kirke, Aarhus, med Gudrun, født Mogenssen, født 29. marts 1919 i Knebel, datter af Alfred Mogenssen og hustru Lili, født Birkefeldt.

J. A. har været elev i Mellerup friskole og Kerteminde folkehøjskole 1936—37. Politiskole 1941—44—50—54. Har haft forskellige pladser ved landbrug. Blev ansat ved politiet 1941 og kom til Aarhus 1942. Har i flere perioder deltaget i det ekstraarbejde, som under og efter krigen var paalagt politiet — kystbevogtning, flygtninge- og grænsebevogtning. Hører til ordenspolitiet, men har ved turnustjeneste ogsaa faaet indblik i kriminal- og civilpoliti. Havde fri 19. september 1944 og kom derfor ikke med til det sydlige udland. Fik husly og støtte bl. a. hos højskolekammerat i Dørup. Har de senere aar virket for, at byfolk kommer paa højskolernes feriekursus. Overbetjent (Aarhus politi). Øster Allé 49, Viby, J.

Børn:

- 1a Torkil Birkefeldt Andersen, født 25. juli 1944 i Aarhus.
- 1b Grete Birkefeldt Andersen, født 24. juli 1946 i Aarhus.
- 1c Jan Birkefeldt Andersen, født 3. august 1948 i Aarhus.

- 2 Bent Andersen, født 3. juli 1920 i Harridslev sogn, Randers amt, gift 19. maj 1951, med Sigrid Andersen, født Havelund, født 15. maj 1925 i Revninge paa Fyn, datter af Hedvig og Kristen Havelund.

B. A. elev paa Rødding højskole 1939—40 og Korinth landbrugsskole 1944—45. Selvstændig landmand ved Lindbjerg skov 1948, flyttede 1952 til Drantum ved Brande, hvor de har en lille sandjordsejendom. S. H. elev fra Krabbesholm højskole 1944. Eksamen som laboratorieassistent 1948.

Børn:

- 2a Karen Havelund Andersen, født 26. februar 1952.
- 2b Jørgen Havelund Andersen, født 10. december 1953.
- 2c Tove Havelund Andersen, født 10. december 1953.

Alle er født i Drantum ved Brande.

- 3 Signe Andersen, født 23. april 1924 i Lindbjerg, Harridslev sogn, gift med Niels Johnsen Ahm, født 13. marts 1917 i Gerlev J., søn af Ane Dorthea og Søren Ahm. S. A. har været elev paa Rødding højskole sommeren 1946. N. J. A. har været elev paa Ladelund landbrugsskole og er gaardejer i Gerlev J.

Børn:

- 3a Søren Ahm, født 24. december 1950.
- 3b Rigmor Kathrine Ahm, født 26. marts 1953.
- 3c Jens Ahm, født 29. maj 1957.

De er alle født i Gerlev J.

- 4 Knud Andersen, født 24. juli 1926 i Lindbjerg. Elev paa Krabbesholm højskole 1947—48. Har haft forskellige pladser ved landbruget og tjener nu i Salling 1958. Ugift.
- 5 Villum Andersen, født 9. november 1930 i Lindbjerg, gift med Bodil Pedersen, født 12. januar 1934 i Aarhus, datter af Marie og Marius Pedersen. V. A. elev fra Vivild ungdomsskole. Uddannet ved landbruget paa forskellige pladser i Jylland og paa Fyn. Er forpagter, Tvede mark. B. A. barneplejerske og husassistent. Hendes fader var skomagermester i Aarhus.

Børn:

- 5a Finn Andersen, født 6. marts 1956 i Lindbjerg.
- 5b Ove Andersen, født 23. juli 1957 i Tvede.

- D Marie Cecilie Rasmussen, født 12. marts 1893, gift med Viggo Kargard, født 28. februar 1894, søn af Sørine og Kresten Kargard, Mellerup Skole ved Randers. M. C. R. elev fra Ryslinge højskole og Hadsten gymnastikhøjskole. V. K. elev fra Galtrup højskole. Landmand. RR 1, Cluny, Alta, Canada.

Børn:

- 1 Svend Kargard.
- 2 Cecilie Kargard.

- 1 Svend Kargard, født 1. oktober 1921 i Støvring, Danmark, gift med Ella Hovaldt, født 11. april 1925, datter af Lauritz og Jenny Agerskov, Aabybro, Danmark. S. K. canadian school, grade 9. Farmer, R. R 1, Cluny, Alta, Canada. E. H. K. grade 10 canadian school. Udvandret 1926 med forældrene.

Børn:

- 1a Karen Hovaldt Kargard, født 15. april 1952.
- 1b Randolph Wayne Kargard, født 19. maj 1954.
- 1c Loren Timothy Kargard, født 5. april 1958.

De er født i Bassano, Alta, Canada.

- 2 Cecilie Kargard, født 8. juni 1924 i Støvring, gift med Søren Lassen Nielsen, født 8. maj 1924 paa Helligum hede, Skørping, søn af Jens og Kathrine Lassen Nielsen. C. L. N. grade 9, canadian school. Udvandrede 1949. R. R. 1, Cluny, Alta, Canada.

Børn:

- 2a Erik Lassen Nielsen, født 8. september 1953.
- 2b Melvin Robert Nielsen, født 20. marts 1957.

Begge er født i Bassano, Alta, Canada.

- V Ane Kathrine Jensen, født 1848, død 1872, gift med gdr. Hans Leth, Blegind.

Børn:



Niels Leth og hustru Mariane, f. Pedersen, Blegind

Børn:

- A Niels Leth, f. 10. juli 1870, død 6. januar 1945. Gift I 4. juni 1897 med Sørine Pedersen, datter af Kristen Pedersen, Blegind, død. Gift II 17. november 1905 med Mariane Pedersen, født 3. februar 1879, død 27. februar 1955. Søster til ovennævnte.

Ingen børn i I ægteskab.

Børn i II ægteskab.

- 1 Viktor Leth, født 25. oktober 1914, gift 24. oktober 1937 med Maja Jensen, født 3. maj 1914, datter af snedker Jens Jensen og hustru Nilie, Koed pr. Kolind. V. L. har lillebilforretning og servicestation i Hadbjerg.

Børn:

- 1a Aase Leth, født 7. februar 1942.
1b Tove Leth, født 29. april 1945.

SCHOU-GRENEN FRA JEKSEN

- GG Ane Kathrine Sørensen, født 1. december 1824, død 14. januar 1892. Gift 26. juni 1845 med Otto Emil Schou, født 16. maj 1823, død 25. marts 1899, søn af søkaptajn Carl Frederik Gottlieb Schou og hustru Ane Louise Basse.

Emil Schou overtog »Adamsgave« i Jeksen efter sin far, der var født i Kiel. Gaarden, der ligger syd for Jeksen by, er nu delvis udstykket. For slægtens ungdom fra 1860'erne og 70'erne knyttede mange minder sig til denne gaard; »faster Schou« eller »møster Schou« saa gerne ungdom om sig, og ingen steder havde de unge saa »frit slag« som her.

Børn:

- I Karl Frederik Schou, født 1. maj 1852, død ugift 21. oktober 1891.
II Ane Louise Schou
III Søren Sørensen Schou
IV Ane Kathrine Johanne Schou
V Mette Marie Sofie Schou.

- II Ane Louise Schou, født 1. september 1854, død 1944. Gift 6. november 1877 med slagtermester Bech, Aarhus, død i København.

Børn:

- A Agnes Bech
B Kathrine Bech, født 4. november 1882, død i 12 aars alderen.



Jørgen Thomsen, Skanderborg



Agnes Thomsen, f. Bech

- A Agnes Bech, født 26. juli 1879, gift 1904 med arbejdsmand Jørgen Martin Thomsen, Skanderborg, født i Stilling 18. juni 1875, død 1956, søn af Frits Thomsen og hustru Karen.

Børn:

- 1 Olga Marie Thomsen, født 10. juli 1904, gift Jungdorf
- 2 Kathrine Thomsen, født 18. december 1905, gift Sørensen. Bor i Skanderborg
- 3 Holger Julius Thomsen, født 16. april 1909. Bor i Skanderborg
- 4 Gerda Thomsen, født 1. august 1910, gift Nielsen. Bor i Skanderborg
- 5 Else Marie Thomsen, født 7. september 1911, gift Hansen. Bor i Skanderborg
- 6 Alma Louise Thomsen, født 8. juli 1914, gift Olsen. Bor i Skanderborg
- 7 Tage Emil Thomsen, født 16. april 1917. Bor i Skanderborg.

- III Søren Sørensen Schou, født 13. november 1855, død 18. marts 1932. Gift 9. december 1879 med Birgitte Kathrine Sejersen, født 16. oktober 1857, død 15. marts 1934, datter af gmd. Sejer Christensen og hustru Bodil Kirstine, f. Laursen af Saaby, Yding sogn.

Søren Schou overtog 1879 »Adams gave« efter sin far og drev den, til han solgte den omkring 1913. Sognefoged 1893—1913 og havde flere tillidshverv. Han skildres som en retlinet karakter, reel helt igennem.

Børn:

- A Kirstine Schou
- B Kathrine Schou
- C Emilie Schou
- D Cecilie Schou.



Mikkel Peter Nielsen, Hellerup, og hustru Kirstine, f. Schou

A Kirstine Schou
født 26. november
1880, gift 19. maj
1901 med Mikkel
Peter Nielsen,
født 23. november
1863, død 1. juli
1931, søn af gaard-
mand Anders Niel-
sen og hustru Karen
Mikkelsdatter af
Gram.

M. P. N. havde
frugt- og blomster-
forretning i Hellerup

fra 1898 til sin død i 1931. Forretningen videreføres som ren blomsterforretning af sønnen Søren Schou Nielsen.

Børn:

- 1 Anders Emil Schou-Nielsen
- 2 Søren Otto Schou Nielsen
- 3 Karen Birgitte Schou Nielsen
- 4 Birgitte Margrethe Schou Nielsen.

- 1 Anders Emil Schou-Nielsen, afdelingschef, f. 28. februar 1902. Gift 12. maj 1951 med Agnete Gislason, f. 17. august 1919, datter af Hallgrimur Gislason og hustru Anna, f. Johansen.

Børn (af tidligere ægteskab):

- 1a Jørgen Peter Schou-Nielsen, f. 1. april 1927, gift 1. marts 1952 med Lise Hjordt, datter af assurandør Alfred Hjordt og hustru Marie, f. Mikkelsen.

Børn:

- 1a1 Henrik Schou-Nielsen, født 23. januar 1958.

- 2 Søren Otto Schou Nielsen, født 8. april 1905, gift 20. oktober 1929 med Edith Poula Kristiansen, født 6. juni 1906, datter af Karl Kristiansen og hustru Else, født Rasmussen, Lolland. Viderefører forretningen i Hellerup som blomsterforretning.

Børn:

- 2a Poul Otto Schou Nielsen, født 14. november 1936.

- 3 Karen Birgitte Schou Nielsen, født 6. juni 1907, død 4. maj 1953. Gift 6. maj 1947 med inspektør Thomas Muurmann.
Ingen børn.

- 4 Birgitte Margrethe Schou Nielsen, født 28. oktober 1918, gift 14. juni 1947 med sekretær Svend Erik Jacobsen, født i København 20. november 1916, søn af kasserer H. C. Jacobsen og hustru Karla, født Lind.

Børn:

- 4a Birgit Lindschou Jacobsen, født 1. juni 1951
- 4b Niels Lindschou Jacobsen, født 5. marts 1955



Søren Sørensen og hustru Emilie, f. Schou, København

Mellempnavnet Lindschou sammensat af farmoderens fødenavn Lind og mormoderens fødenavn Schou.

- B Kathrine Schou, født 26. august 1882, gift 28. marts 1906 med Emil Mikkelsen, søn af gmd. Søren Peter Mikkelsen, Jexen. Boede nogle aar i Hørning og Stautrup, og har nu i mange aar boet i Aarhus, hvor E. M. har arbejdet for kommunen.

Børn:

- 1 Sigrid Mikkelsen, født 11. december 1906. Ugift. Bor hos forældrene i Aarhus.

- C Emilie Schou, født 19. februar 1887, gift 3. maj 1905 med Søren Sørensen, født 20. august 1878, død 22. juli 1952, søn af gmd. N. Chr. Sørensen, Jexen.

Forpagter af faderens gaard »Klosterlund« i Jexen til 1907; købte derefter vognmandsforretning i København, som han drev til 1947, da han lagde op paa grund af sygdom.

Børn:

- 1 Karl Otto Schou Sørensen
- 2 Inger Margrethe Schou Sørensen.

- 1 Karl Otto Schou Sørensen, født 4. maj 1908, gift 24. marts 1932 med Else Mary Møllerup, født 21. september 1909.

Uddannet i kolonial og vin; 1930 ansat i firmaet I. C. Teilmann og Co. Eftf. 1942 udnævnt til prokurist i firmaet.

Børn:

- 1a Kurt Schou Sørensen, født 1. april 1936. El-montør
- 1b Darril Schou Sørensen, født 19. februar 1948.

- 2 Inger Margrethe Schou Sørensen, født 7. december 1910, gift 20. december 1936 med vognmand i København Roald Ammonsens, født 10. januar 1912.

Børn:

- 2a Gerdi Margrethe Ammonsens, født 28. januar 1944
- 2b Moni Lizel Ammonsens, født 8. marts 1950.

D Cecilie Schou, født 11. februar 1890, død 3. juli 1926. Gift 22. juli 1908 med Niels Michael Sørensen, søn af gmd. Søren Sørensen, Blegind.

Købte 1908 svigerforældrenes gaard »Adamsgave«, som solgtes 1912; havde derefter vognmandsforretning i Stilling til 1915, da de flyttede til København.

Børn:

- 1 Søren Otto Schou Sørensen, født 27. oktober 1908
- 2 Valdemar Schou Sørensen, født 30. marts 1912
- 3 Sigrid Schou Sørensen, født 31. marts 1914
- 4 Aage Schou Sørensen, født 3. oktober 1917.

IV Ane Johanne Kathrine Schou, født 8. juni 1857, død 26. april 1936. Gift med Peder Thomsen, se nærværende slægt, P. Kristensen-Grenen I-C.

V Mette Marie Sofie Schou, født 29. juli 1859, død 11. december 1898 i Lincoln, Nebraska. Gift 6. december 1879 med Jens Jensen, født 7. marts 1857 i Dejret, død hos sin søn i Escondido i Californien 20. marts 1941.

Jens Jensen var udlært bager; rejste 1885 til Nebraska; oprettede senere en købmandsforretning i Kenmare, Nord Dakota.

Børn:

- A Emil Karl Jensen (Jenison)
- B Dora Jensen, født i Skanderborg, død i Omaha, Nebraska
- C Dora Marie Jensen
- D Ralph Otto Jensen.

A Emil Karl Jensen, (efternavnet i Amerika forandret til Jenison), født i Skanderborg 13. november 1880, gift I 2. oktober 1907 med Jennie Rosamond Solbeck, som efter 10 aars ægteskab forlod hjemmet. E. K. J. tilkendtes ved dom retten til børnene. Gift II 17. april 1929 med Nellie Theresa Johnson, født 10. januar 1896.

Indtraadte i faderens forretning og omdannede den til baade detail og en gros. Forlod Nord Dakota efter første ægteskabs opløsning og rejste til Los Angelos; oprettede senere paany detailkøbmandsforretning, nu i Escondido i Californien under navnet E. K. Jenison, Jenisons Market, Escondido, California. Efter nogle aars forløb solgte han forretningen i Escondido og flyttede til Tucson i Arizona og aabnede her en ny forretning under navnet Jenisons Complete Market, som han drev til 1947. Bor nu 2512 E. Linden St. Tucson, Arizona.

Børn i I ægteskab:

- 1 Mildred Myrtle Jenison
 - 2 Rollin Bradley Jenison.
- Ingen børn i II ægteskab.

- 1 Mildred Myrtle Jenison, født 29. april 1909, gift 20. marts 1933 med skibsbygningshaandværker Albert Drummond, født i Iowa 19. marts 1909. Bor nu i Los Angeles.

Børn:

- 1a Craig Gordon Drummond
1b Douglas Stuart Drummond.

- 1a Craig Gordon Drummond, født 29. marts 1934 i Seattle, Washington, gift 27. oktober 1957 med Judith Ann Craig, født 2. april 1940 i Brawley, Californien. Bor 941 Ellis st., Long Beach, 5, Californien.

Børn:

- 1a1 Michael Craig Drummond, født 15. november 1958.

- 1b Douglas Stuart Drummond, født 6. maj 1937 i Californien. Har gjort tjeneste i den amerikanske hær i Tyskland og bor nu i Long Beach, Californien, 137 Cedar st. Ugift.

- 2 Rollin Bradley Jenison, født 10. september 1914, gift 9. september 1937 med Irene Beatrice Schultz. Forretningsmand i Phoenix, Arizona.

Børn:

- 2a Ronelle June Jenison, født 26. oktober 1941.

- C Dora Marie Jensen, født i Omaha, Nebraska, 8. maj 1891, gift 15. marts 1921 i Metodistkirken i Glendive, Montana, med Andrew F. Russell, der har haft isenkramforretning i Glendive, men nu afstaaet den. Bopæl: 322-19th Ave. S. West, Calgary, Alberta, Canada.

Børn:

- 1 Milton Craig Russell, gift 1957 med Margaret Elizabeth Steeves. Bor 2033-21st Ave. S. W., Calgary, Alberta, Canada.

- D Ralph Otto Jensen, født i Omaha, Nebraska, 2. januar 1895, gift med Mount Carmel Vetsch, født i Syd Dakota 23. oktober 1896.

R. O. J. var før anden verdenskrig knyttet til jernbaneselskabet the Soo Line; blev som sagkyndig paa jernbanetransportens omraade indkaldt til hærens transportafdeling under krigen og gjorde hele felttoget med. Deltog i den første invasion af engelske og amerikanske tropper i Normandiet, og har senere gjort tjeneste ved det militære hovedkvarter i Paris, Brüssel og Frankfurt. Var medvirkende ved genaabningen af jernbanerne fra Rhinen og Weser til Münster og Hannover. Udnævnt til oberst paa grund af sine fortjenester.

Efter krigen vendt tilbage til sin stilling ved »the Soo Line« og udnævnt til direktør. Adresse: 561 Rose Avenue, Des Plaines, Illinois.

Børn:

- 1 Ralph Otto Jensen jr.
2 Austin Anthony Jensen.

- 1 R a l p h O t t o J e n s e n jr., født i Nord Dakota 2. maj 1919. Bor i Belen, nær Albuquerque, New Mexico.
- 2 A u s t i n A n t h o n y J e n s e n, født i Nord Dakota 2. oktober 1925, assisterende cheffingeniør ved Motorola Corp. i Chicago. Gift 7. maj 1949 med D a r l e n e M a r i e D e J a r l i s fra Illinois.

Børn:

- 2a T h o m a s M i c h a e l J e n s e n, født 19. april 1950
- 2b D o n n a M a r i e J e n s e n, født 22. juni 1951
- 2c M a r k A u s t i n J e n s e n, født 16. juli 1952
- 2d C h r i s t o p h e r F r a n c i s J e n s e n, født 18. december 1957.

-
- HH K a r e n M a r i e S ø r e n s e n, født 1837, død i Stilling 4. oktober 1867, gift med gaardejer P e d e r J. N ø r g a a r d, Stilling.
Ingen børn.

Karen Marie, der var kendt for sin skønhed, var meget afholdt i Stilling. Smaafolk ville gerne have hende til at bære deres børn i kirke, da de vidste, der vankede en pæn daabsgave.

-
- II M a r i a n e S ø r e n s e n, født 23. september 1830, gift 15. november 1850 med P e d e r R a s m u s s e n O v e r g a a r d (se Overgaard-slægten, Overgaard-Grenen).

THØGER-SLÆGTEN

Karen Petersdatter, der er Thøger-slægtens stammoder, er født som 3. datter af Peder Jensen og hustru Margrethe Rasmusdatter af Adslev, 26. november 1793, død 29. november 1873, gift 16. juni 1815 med gaardejer Thøger Pedersen i Bering, født 24. januar 1790, død 1. september 1869. I deres hjem »Thøgergaarden« i Bering, som er nærmere omtalt i den gamle slægtsbog, voksede 11 børn op:

- AA Peder Thøgersen
- BB Jens Peter Thøgersen
- CC Jens Thøgersen
- DD Rasmus Thøgersen
- EE Karen Thøgersdatter
- FF Ane Margrethe Thøgersdatter
- GG Christen Thøgersen
- HH Søren Thøgersen
- II Ane Marie Thøgersdatter
- JJ Erik Thøgersen
- KK Peder Thøger Pedersen.

PEDERSEN-GRENEN FRA MESING

- AA Peder Thøgersen, født 12. januar 1816, død 16. februar 1896, gift 29. maj 1845 med Ane Johanne Rasmusdatter af »Hedelund«, Mesing mark, født 12. sept. 1825, død 11. marts 1899.

Børn:

- I Karen Pedersen
 - II Thøger Pedersen, død i 6—7 aars alderen
 - III Karen Marie Pedersen.
- 1 Karen Pedersen, født 20. marts 1849, død 19. november 1915, gift 4. september 1877 med lærer Søren Jakobsen af Østerby, død 1937.
- K. P. var uddannet som lærerinde hos Lars Bjørnbak i Viby; dim. 1876. S. J. dim. fra Ranum, og var tilsidst lærer paa Frederiksberg.



Overtelegrafist Jakob Bendiks Jakobsen

Børn:

- A Jakob Bendiks Jakobsen
- B Agnes Petra Jakobsen
- C Olga Andrea Jakobsen
- D Karl Peter Jakobsen
- E Karl Jakobsen, født 15. august 1887, død 26. juli 1899
- F Benny Johanne Jakobsen.

- A Jakob Bendiks Jakobsen, født 17. maj 1879, død ved bilulykke som overtelegrafist ved »Store Nordiske Telegrafsekskab« 7. februar 1922, gift med M i e t z e (M a r i e) J u n k u h n , Libau.

Børn:

- 1 Sigrud Jakobsen, født 1904, død 1905
- 2 Walter Richard Jakobsen
- 3 Holger Peter Jakobsen.

- 2 Walter Richard Jakobsen, født 8. juli 1906, gift 1934 med Zulevna Wenck. Bor i Buenos Aires, Argentina.

Børn:

- 2a Roberto Jakobsen, født 1941
- 2b Alicia Jakobsen, født 1943.

- 3 Holger Peter Jakobsen, født 3. august 1908, gift 29. juni 1941 med Grethe Johanne Kalmar, født 12. december 1918. Bor i Virum.

Børn:

- 3a Peter Jakobsen, født 14. maj 1942
- 3b Palle Jakobsen, født 15. marts 1945
- 3c Tom Jakobsen, født 22. marts 1948
- 3d Eva Margit Jakobsen, født 2. juni 1952.

- B Agnes Petra Jakobsen, født 20. december 1880, død som student 21. april 1900.

- C Olga Andrea Jakobsen, født 24. september 1884, død 21. oktober 1918.

- D Karl Peter Jakobsen, født 26. maj 1885, død 17. april 1959, gift I 9. maj 1913 med Ellen Jørgensen, død 16. maj 1934 i Taastrup, gift II 15. juli 1934 med tandlæge Christiane Agger. K. P. J. pensioneret overlærer. Bor i Taastrup.

Ingen børn.

- F Benny Johanne Jakobsen, født 4. juni 1889, gift 1. februar 1921 med læge Evald Julius Kauffeldt af Aalborg, født 1889, siden 1922 kredslæge i Nørresundby, død 26. januar 1949. B. J. K. bor i Rødhus ved Pandrup.

Børn:

- 1 Jørgen Kauffeldt
- 2 Niels Kauffeldt.

- 1 Jørgen Kauffeldt, født 8. juli 1924, gift, rejst til Amerika.
- 2 Niels Kauffeldt, født 27. februar 1929, cand. jur., gift 20. februar 1955 med Jytte Thorup, født 9. september 1928.

- III Karen Marie Pedersen, født 18. august 1862, gift 21. september 1883 med smed Niels Andersen, Harlev, født i Stilling 19. september 1857, død 11. november 1928 paa Sct. Josefs hospital i Aarhus.

K. M. A. flyttede som enke til villa »Hvidbo«, Ry, hvor hun døde 27. maj 1939. I de sidste 16 aar af sit liv gennemgik hun flere store operationer; i disse aar blev hun plejet af sin datter Sofie.

Børn:

- A Karen Annine Andersen
- B Anton Peter Andersen
- C Rasmine Kirstine Andersen
- D Sofie Frederikke Andersen
- E Alma Augusta Andersen, født 30. aug. 1897, død 16. april 1898.

- A Karen Annine Andersen, født 18. december 1885, ugift.
Uddannet som forskolelærerinde paa Ringe uddannelsesskole hos Laurs Rasmussen; 1. maj 1932 plejemoder paa »Storgaarden«, Frederik VII's (grevinde Danners) Stiftelse. Tog sin afsked i 1951 og bor nu i Lyngerup pr. Krogstrup.

- B Anton Peter Andersen, rentier, fhv. tømrermester, født 3. februar 1888, gift 21. september 1916 med Hulda Skog, »Skoghem«, Skaane. Solgte sin virksomhed og flyttede 15. januar 1954 til Aabyhøj.

Børn:

- 1 Niels Hedelund Andersen
- 2 Karl Hedelund Andersen

- 1 Niels Hedelund Andersen, født 8. marts 1918 i Liseleje, gift 17. februar 1946 med Inger Margrethe Christensen, født 7. januar 1920, datter af snedker N. Christensen og hustru, Aarhus. — N. H. A. er maskinmester ved Gudenaacentralen, Tange.

Børn:

- 1a Mogens Hedelund Andersen, født i Kjellerup 9. maj 1947.
- 1b Jørgen Hedelund Andersen, født i Kjellerup 28. september 1949.

- 2 Karl Hedelund Andersen, født 15. marts 1922, gift 2. april 1953 med kontorassistent Ester Arnskov Jensen, født 17. august 1927, datter af statshusmand Karl Jensen og hustru Inger, Blendstrup pr. Gerlev J. — K. H. A. ingeniør ved Randers kommune siden august 1947.

Børn:

- 2a Bent Hedelund Andersen, født 26. december 1955.

C Rasmine Kristine Andersen, født 20. september 1889, gift 20. september 1925 med handelsmand Jens Drasbek Brødsted, født 21. april 1889 i Overby, Katstrup sogn. — J. D. B. solgte sin forretning i Stilling september 1949 og har nu ejendom i Kongsted pr. Laurbjerg.

Børn:

- 1 Anna Maria Drasbek Brødsted
- 2 Helga Drasbek Brødsted.

1 Anna Maria Drasbek Brødsted, født 25. juni 1926, gift 20. november 1948 med skovarbejder Poul Ejner Christensen, Jægerspris, født 29. januar 1924.

A. M. D. C. var elev paa Egaa efterskole sommeren 1943, derefter assistent hos sin moster Karen Annine Andersen, »Stærgaarden«, Jægerspris. Havde senere plads paa en gaard ved Frederikssund og paa »Christiansminde« ved Jægerspris. Efter ægteskabets indgaaelse boede de i 8 aar i »Mellelleddet«, Jægerspris. I oktober 1956 købte de eget hus i Landerslev pr. Krogstrup, og P. E. C. arbejder nu paa en cementfabrik i Frederikssund.

Børn:

- 1a Mona Elisabeth Drasbek Christensen, født 18. juli 1949.
- 1b Allan Flemming Drasbek Christensen, f. 13. november 1955.

2 Helga Drasbek Brødsted, født 26. oktober 1927, gift 7. marts 1948 med landmand Egon Hansen, Jeksen, født 26. maj 1925.

H. D. H. var elev paa Egaa efterskole sommeren 1944, havde derefter ansættelse i Skanderborg, Jeksen og Hørning. Ægteparret har siden ægteskabets indgaaelse haft en ejendom i Faurskov pr. Hadsten.

Børn:

- 2a Steffen Drasbek Hansen, født 3. oktober 1951.
- 2b Lisbeth Drasbek Hansen, født 27. december 1956.

D Sofie Frederikke Andersen, født 14. november 1895 i Mjesing. Plejede sin moder de sidste 16 aar af hendes sygdom og flyttede derpaa i 1940 til København.

BB Jens Peter Thøgersen, født 20. oktober 1818, død under et besøg hos sin søster i Gram 5. januar 1861, gift med Kirsten i Ingerslev, der overlevede ham i mange aar og blev gift igen. Boede paa Ingerslev Mark. — Ingen børn.

JENSEN-GJRENEN FRA VENGE

CC Jens Thøgersen, født 28. november 1819, død, gift I med Kirsten Jensen af Holmskov, Venge, som døde i maj 1873, gift II med Cecilie Thorup Petersen, født i Gram 15. april 1838, død i Venge 9. december 1907. — Boede i Holmskov.

Børn i I ægtskab:

- I Jens Jensen, død i 10 aars alderen
- II Thøger Jensen
- III Karl Jensen, død i 16 aars alderen
- IV Ane Kathrine Jensen.

Flere børn døde i den spæde alder.

- II Thøger Jensen, født 30. april 1857, død 28. oktober 1920, gift 27. november 1885 med Mette Marine Bertelsen, født 18. januar 1848 i Hjortlund ved Ribe, død 30. juli 1936.

Børn:

- A Marie Jensen, født 4. januar 1887, død 13. januar 1887.
- B Marie Kirstine Jensen.

- B Marie Kirstine Jensen, født 6. juli 1888, elev paa Testrup højskole 1907 og Ryslinge højskole 1911, ugift, bor i »Englyst« ved Ormslev st.

- IV Ane Kathrine Jensen, født 30. april 1869, død 7. maj 1951, gift 16. oktober 1891 med Niels Nielsen Brok, Bøgild, født 22. februar 1864, død 13. august 1932.

A. K. B. solgte efter sin mands død ejendommen i Bøgild og flyttede til Kjellerup, boede paa De gamles Hjem i Kjellerup fra 1946 til sin død.

Børn:

- A Karla Rasmine Kirstine Nielsen Brok
- B Jens Christian Nielsen Brok, født 11. juni 1893, død som soldat i Odense 5. januar 1916.
- C Ingeborg Nielsen Brok
- D Kirstine Nielsen Brok.

- A Karla Rasmine Kirstine Nielsen Brok, født 15. juli 1892, gift 17. marts 1922 med Aage Søvang, Sunds, der døde 27. marts 1953. De flyttede 1. september 1926 til Randers og overtog der et pensionat. — Ingen børn.



Karla Søvang, f. Brok



Aage Søvang

C Ingeborg Nielsen Brok, født 28. juni 1894, død 11. maj 1954, gift 22. juni 1917 med Martin Dyhr, Kjellerup, født 23. maj 1888.

M. D. landpostbud i Sjørslev, flyttede til Kjellerup i 1926, holdt 25 aars jubilæum som landpostbud 1. juni 1941, postbud 1. maj 1943 ved Kjellerup postkontor, bor nu i Almtoft ved Kjellerup.

Børn:

- 1 Christian Emanuel Dyhr
- 2 Karen Margrethe Dyhr
- 3 Niels Olaf Christensen Dyhr.

1 Christian Emanuel Dyhr, født 3. maj 1919, gift 8. marts 1942 med sygeplejerske Edith Dahl Hansen, Viborg.

C. E. D. 1. februar 1944 landpostbud ved Hinge st., flyttede senere til Kjellerup, postbud i Kjellerup 1. maj 1951. Nu overpostbud.

Børn:

1a Arne Dyhr, født 29. marts 1944.

2 Karen Margrethe Dyhr, født 4. august 1923, gift 30. september 1950 med vognmand Osvald Tapdrup Hansen, Rødkjærsbro.

Børn:

2a Hardy Hansen, født 12. juni 1953.

3 Niels Olaf Christensen Dyhr, født 5. juli 1927, vognmand, gift 15. juli 1951 med husassistent Gudrun Lindborg, Kjellerup. Nu landmand og bor i Almtoft ved Kjellerup.

Børn:

3a Inge Dyhr, født 21. april 1954

3b Margit Dyhr, født 18. juli 1955

3c Hanne Dyhr, født 12. marts 1957

3d Birte Dyhr, født 12. marts 1957.

D Kirstine Nielsen Brok, født 16. juni 1897, gift med Niels Kristian Nielsen, Træholm, Thy.

N. K. N. portør i Rødkjærsbro.

Børn:

- 1 Ester Marie Brok Nielsen
- 2 Kristian Brok Nielsen.

1 Ester Marie Brok Nielsen, født 24. juli 1925, gift 16. oktober 1947 med vognmand Carl Johan Bloch Rasmussen, København.

Børn:

1a Niels Kristian Bloch Rasmussen, født 11. december 1947 i Rødkjærsbro

1b Else Marie Bloch Rasmussen, f. 23 september 1951 i København.

2 Kristian Brok Nielsen, født 10. september 1929, gift 26. februar 1956 med Kirsten Elfrida Brynaa, Esbjerg.

K. B. N. er typograf og bor i København.

Børn:

2a Kim Brok Nielsen, født 19. april 1957

2b Finn Brok Nielsen, født 13. juli 1958.

RASMUSSEN-GRENEN FRA HAARBY

DD Rasmus Thøgersen, født 5. marts 1822, død 22. november 1905, gift I 1845 med enke Maren Jakobsen af Haarby, død 1848, gift II 1849 med Ane Andersdatter af Haarby, født 20. august 1823, død 19. marts 1906.

R. T. gaardejer paa Haarby mark.

Børn i I ægteskab:

I Karen Rasmussen, død 24 aar gammel

II Søren Rasmussen.

Børn i II ægteskab:

III Maren Rasmussen

IV Thøger Rasmussen

V Karen Marie Rasmussen

VI Andrea Rasmussen

VII Anders Christen Rasmussen.

4 børn døde i den spæde alder.

II Søren Rasmussen, født 31. januar 1847, død 14. februar 1906, gift 29. maj 1873 med Ellen Marie Rasmussen, Bøgedal, Ry sogn, født 18. december 1848, død 16. juli 1933 i Følle.

Børn:

A Maren Cathrine Rasmussen, født 22. juli 1874, ugift, død 2. december 1957 paa »De gamles Hjem«, Rønde.

Husbestyrerinde for lærer Thøger Jensen fra 4. maj 1906 til dennes død 5. maj 1950; ligeledes boede hendes moder der fra 4. maj 1906 indtil sin død. Efter Th. J.s død flyttede M. C. R. til en ejendom, og boede fra 1951 indtil sin død paa »De gamles Hjem« i Rønde.

M. C. R. blev begravet fra Skanderup kirkegaard, Skanderborg, under deltagelse af mange slægtninge og en del venner fra Rønde og omegn. Ved begravelsen talte jeg ud fra ordet i Johs. Aab. 2: »Vær tro indtil døden, saa vil jeg give dig livets sejrskrans«, og omtalte bl. a. hendes trofaste gerning som husbestyrerinde for min afdøde farbror Thøger Jensen gennem 44 aar, og de smukke egenskaber, hun lagde for dagen i sit liv og i sin gerning.

T. D. J.

III Maren Rasmussen, født 14. februar 1850, død 24. marts 1926, gift 30. maj 1876 med gaardejer Niels Sørensen i Lillering, født 20. august 1851, død 8. september 1910.

Ingén børn; men Maren havde en tid en plejedatter, Helga, der døde af spansk syge 1918.



Maren Rasmussen, Følle

IV Thøger Rasmussen, født 9. marts 1855, død 10. september 1928 i Haarby, gift 30. oktober 1906 med Ane Kirstine Jørgine Laursen, født 2. september 1866 i Laasby sogn, datter af husmand Peder Laursen og hustru, Cecilie Elisabeth Jørgensen, Flensted, død 6. juni 1935 i Mjesing. Ingen børn.

V Karen Marie Rasmussen, født 3. august 1857 i Venge sogn, død 10. januar 1936 i Ry st., gift 30. november 1883 med gaardejer Christen Sørensen Nielsen, født 17. februar 1855 i Haarby, Venge sogn, søn af gaardejer af Haarby Niels Jensen og hustru, Maren Christensdatter; død i Ry st. 15. marts 1932.

Børn:

A Martin Christensen Søgaard, født 21. september 1884, død i 1936, gift november 1910 med Marie Simonsen af Stilling, født 28. december 1887.

Børn:

1 Karen Elise Søgaard, født 18. september 1911, gift med maler Arbit Pedersen. Bor i København.

VI Andrea Rasmussen, født 23. november 1861 i Venge sogn, ugift, syerske, død 25. januar 1936 i Ry st.

VII Anders Christensen Rasmussen, født 7. oktober 1866, død 28. august 1939 i Gimming, gift 13. juni 1899 med Ane Kirstine Pedersen, født i Herskind 23. november 1877, datter af Søren Pedersen og hustru Mariane, født Bak, død 30 april 1942.

Børn:

A Arne Thøger Rasmussen

B Karen Rasmussen

C Alfred Bak Rasmussen



Anders Christensen Rasmussen, Gimming, og hustru Ane Kirstine, f. Pedersen

D Gudrun Rasmussen
E Agner Rasmussen
F Aage Rasmussen.

A Arne Thøger Rasmussen, født 3. juni 1900, gift 12. marts 1927 med Anna Eleonora Kirstine Schalech, født 22. august 1906, datter af snedkermester Schalech og hustru, Kolding.

A. T. R. først landbrugsmedhjælper en aarrække og elev paa Ry højskole, derefter chauffør i Kolding.

Børn:

- 1 Knud Rasmussen
- 2 Verner Rasmussen, født 11. maj 1944.

1 Knud Rasmussen, født 19. maj 1933, gift 8. september 1956 med Esther Hansen, født 29. september 1935 i Kolding, datter af billedskærerparret Agnethe og Aage Hansen, Kolding.

K. R. er postbud.

B Karen Rasmussen, født 9. marts 1902, gift 25. februar 1934 med gaardejer Axel Christensen, »Haldgaarden«, Skibby pr. Ormslev, født 21. marts 1906, søn af gaardejer Christen Christensen og hustru Anne, »Harlevgaard« pr. Harlev.

K. C. elev paa Rønshoved højskole 1925. A. C. elev paa Vallekilde højskole 1925—26, paa Ladelund landbrugsskole 1929—30, elev paa Ollerup gymnastikhøjskole 1931—32. Gaardejer i 1934.

Børn:

- 1 Aage Christensen, født 24. august 1938, landmand
- 2 Gudrun Christensen, født 15. januar 1941
- 3 Anders Christensen, født 2. september 1942.

C Alfred Bak Rasmussen, født 6. maj 1906 i Taastrup, gift 25. oktober 1931 med Hedvig Frederikke, f. Pedersen.

A. B. R. dimetteret fra Gedved seminarium 1928, vikar i Tved for provst Eriksen 1928—29, andenlærer i Karlby 1929—31, førstelærer i Klæstrup 1931—43, førstelærer i Flauen-skjold 1943—51, lærer i Sæby 1952, førstelærer i Lund centralskole fra 1953.

Børn:

- 1 Hans Henrik Bak Rasmussen, født 2. juni 1933
- 2 Kirsten Gunda Bak Rasmussen, født 19. september 1942
- 3 Ane Marie Bak Rasmussen, født 3. september 1946
- 4 Rigmor Bak Rasmussen, født 24. april 1948.

D Gudrun Rasmussen, født 27. april 1907, ugift, husbestyrerinde paa en gaard ved Brovst, død 19. februar 1940 paa Hjørring Amts Sygehus i Brovst.



Gudrun Rasmussen

- E** Agner Rasmussen, født 30. juni 1909.
Arbejdede ved landbruget, elev paa Ryslinge højskole, har nogle aar haft gaarden i Gimming, arbejder nu som skovarbejder i skovene Drosen Gravendal i Sverige.
- F** Aage Rasmussen, født 20. april 1911, rejste som ung til Amerika, skæbne og opholdssted iøvrigt ukendt; formodes at være død som soldat under 2. verdenskrig.

PEDERSEN-GRENEN FRA TAASTRUP

- EE** Karen Thøgersdatter, født 19. april 1824, død 1865, gift med gaardejer, enkemand Peder Laursen i Taastrup, født 28. februar 1800 i Stjær, død i Taastrup 3. maj 1874.

K. Th. var P. Ls 4. hustru. Hun døde af et hjerteslag; hun faldt om paa vejen mellem gaarden og den store bæk ved kroen og var død med det samme.

En mindetavle over Peder Laursen og en af hans andre hustruer, Maren Laursdatter, findes hos fhv. gaardejer Holger Enevoldsen, Harlev.

Børn:

- I Et barn død
II Anton Martin Pedersen, død 7—8 aar gammel i 1866
III Thøger Pedersen
IV Karen Marie Pedersen.
- III** Thøger Pedersen, født 4. oktober 1859 i Taastrup, død 22. maj 1925 i »Vidtskue«, Harlev sogn, gift 12. juli 1889 med Ane Eriksen Jensen, født 26. maj 1866 i Sjelle sogn, død 20. maj 1932 paa »Vidtskue«.



Thøger Pedersen, Harlev, og hustru Ane, f. Jensen



Chauffør Laurits Peter Laursen og hustru Cecilie, f. Pedersen

Børn:

- A Cecilie Kathrine Pedersen
- B Petrine Pedersen
- C Erik Pedersen.

A Cecilie Kathrine Pedersen, født 9. februar 1891, Herkind mark, Skivholme sogn, gift 12. maj 1920 med chauffør Laurits Peter Laursen, født 20. februar 1884, søn af Niels P. Laursen og hustru, Skannerup. L. P. L. død 27. november 1947 paa »Vidtskue«. C. K. L. bor nu i Harlev st. Ingen børn.

B Petrine Pedersen, født 4. juni 1896, gift 30. marts 1918 med gaardejer Holger Kr. Enevoldsen, født 24. oktober 1890 i Sall, søn af lærer N. Enevoldsen og hustru, Sall skole.

H. K. E. elev paa Roskilde højskole i 1910 og elev paa Malling landbrugsskole 1917. Afstaaet sin gaard »Skibbyenggaard« pr. Harlev til sønnen Niels Thøger og bor nu i Harlev.

Børn:

- 1 Inger Enevoldsen
- 2 Knud Enevoldsen
- 3 Niels Thøger Enevoldsen.

1 Inger Enevoldsen, født 20. marts 1919, gift 23 august 1940 med gaardejer Svend Rasmussen, »Frederikshaab«, Lystrup ved Vivild, født 9. november 1914, søn af sognefoged Jens Rasmussen og hustru, Hjortshøj.

S. R. fra 1954 gaardejer i Skjødstrup.

Børn:

- 1a Knud Erik Rasmussen, født 17. august 1944, død 22. august 1944
- 1b Jytte Rasmussen, født 24. februar 1946
- 1c Bente Rasmussen, født 18. februar 1953.

2 Knud Enevoldsen, født 13. oktober 1922, gift 15. november 1949 med Irma Jensen, født 26. november 1922 i Hørslev, datter af sognefoged Jens Jensen og hustru, Hørslev.
K. E. fra 1954 saltemester paa konserverfabrikken »Jaka« i Brabrand. Ingen børn.

3 Niels Thøger Enevoldsen, født 6. marts 1931, gift 29. marts 1959 med husassistent Grethe Frandsen, født 20. december 1935 i Hvilsted. Har overtaget fødegaarden 1959.

C Erik Pedersen, født 12. maj 1910, gift 31. maj 1935 med Kamma Ejlertsen, datter af gaardejer Jens Ejlertsen og hustru, Vinding.

E. P. har været gaardejer, er nu vognmand i Bryrup.

Børn:

- 1 Jens Thøger Pedersen, født 2. september 1936
- 2 Ejler Pedersen, født 17. december 1937.

IV Karen Marie Pedersen, født 30. juni 1863, død 3. november 1912, gift med Peder Jørgensen Møller, født 27. maj 1863, død 31. oktober 1956.

Børn:

- A Pouline Jørgine Møller
- B Valdemar Møller
- C Evald Møller
- D Thage Møller.

A Pouline Jørgine Møller, født 22. marts 1884, død 1. marts 1951, gift 15. juli 1910 med Hans Magnus Pedersen, født 6. december 1882, søn af tømrer Hans Pedersen (Kren) og hustru Anne i Aarslev.

H. M. P. nu folkepensionist og bor i Brabrand.

Børn:

- 1 Svend Aage Pedersen
- 2 Hans Karmark Pedersen.



Pouline Jørgine og Hans Magnus Pedersen, Brabrand

1 Svend Aage Pedersen, født 3. januar 1911, gift 5. august 1934 med Ena Wengel Frost, født 19. januar 1914, datter af mejeribestyrer Frost og hustru, Mundelstrup mejeri.

S. Aa. P. er malmester og bor i Hasle.

Børn:

1a Grethe Wen-

gel Pedersen, født 2. maj 1938, sygeplejeelev paa Aarhus kommunehospital, gift 6. september 1958 med oversergent Ib Kramer Kristensen, født 8. september 1934. Bor i Hasle.

1b Hans Wengel Pedersen, født 16. juni 1942

1c Poul Wengel Pedersen, født 30. oktober 1952.

- 2 Hans Karmark Pedersen, født 15. november 1913, gift 28. oktober 1939 med Anna Thomine Fuhlendorff, født 29. oktober 1919, datter af slagtermester Marius Fuhlendorff og hustru Anna Marie Poulsen, Sabro.

H. K. P. er murersvend og bor i Aabyhøj.

Børn:

2a Ole Karmark Pedersen, født 2. marts 1943

2b Peer Karmark Pedersen, født 1. september 1944

2c Anna Sonja Karmark Pedersen, født 10. januar 1948

2d Allan Karmark Pedersen, født 8. maj 1953

- B Valdemar Møller, født 22. oktober 1894, gift 28. august 1921 med Marie Poulsen af Edslev, født 22. januar 1900.

V. M. er arbejdsmand og bor i Brabrand.

Børn:

1 Karen Margrethe Møller

2 Elly Møller

Adoptivbarn: Jørgen Torben Møller, født 21. marts 1944.

- 1 Karen Margrethe Møller, født 4. februar 1922 i Tarskov Mølle, gift med Jens Andreas Jakobsen, født 2. februar 1915, søn af Jens Jakobsen og hustru, Hjerm.

J. A. J. overtjener i Ringkøbing, derefter restauratør i Herning, fra 1. marts 1957 tillige indehaver af Gregersens hotel i Herning. Formand for restauratørforeningen i Herning.

Børn:

1a Jens Valdemar Jakobsen, født 15. marts 1947.

- 2 Elly Møller, født 8. marts 1927, i Tarskov Mølle, gift 29. marts 1953 med bagermester Egon Skoubo, født 14. november 1926 i Kalundborg, søn af bagermester Skoubo og hustru, Kalundborg.

Børn:

2a Ove Skoubo, født 3. september 1953

2b Karin Skoubo, født 28. juli 1955.

- C Evald Møller, født 10. september 1896, rejste til Amerika i 1928, er gift, marketender, og bor i Woodbridge, New Jersey, USA.

- D Thage Møller, født 4. maj 1901, gift 7. oktober 1923 med Anna Marie Hagenau, f. Jacobsen, f. 29. maj 1899, datter af afdøde formand Søren Jacobsen og hustru Sofie, f. Kaster.

T. M. har gaaet paa efterskole i Kolt, har lært snedkerfaget, oprettede i 1929 i Wilstersgade i Aarhus en virksomhed, som efterhaanden blev ret kendt. Fra 1937 til 1942 ejede og drev ægteparret Tranbjerg kro, og T. M. har været værkfører hos tømremester Max Pedersen i 5 aar. Fra 1946 til

1950 ejede de Industrigaarden i Holme. T. M. har nu maskinsnedkeri i Aabyhøj.

A. M. H. M. er medlem af Kaster-slægten, stambog fra Faaborg.
Ingen børn.

FF Ane Margrethe Thøgersdatter, (tvillingsøster til Karen), født 19. april 1824, død 2. juli 1882, gift I 31. maj 1850 med gaardejer Christian Sørensen i Ormslev, født 20. november 1823, død i maj 1867, gift II 1868 med Rasmus Jensen af Holmskov, Venge, født i Bjedstrup 11. juli 1831, død i Ormslev 14. januar 1909.

Børn i I ægteskab:

I Kirsten Christiansen, født 1851, død som 17-aarig 1868.

CHRISTENSEN-GRENEN FRA BERING

GG Christen Thøgersen, født 20. januar 1827, død 9. februar 1904, gift 17. april 1858 med Maren Rasmussen af Venge, født 21. november 1832, død 15. juli 1920.

C. T. var soldat i treaarskrigen og deltog bl. a. i udfaldet fra Fredericia 1849 og forsvaret af Frederiksstad 1850. Var medlem af Ormslev-Kolt sogneraad 1871—77. Arvede fædrengaarden i Bering.

Børn:

I Karen Christensen
II Kirsten Marie Christensen.

I Karen Christensen, født 25. maj 1863, død 2. marts 1915, gift 12. juli 1887 med Simon Andersen af Blegind, født 29. februar 1860, død 10. oktober 1925, begravet 16. oktober (dagen efter slægtssammenkomsten i Skanderborg, hvorfra der ved Thøger Jensen sendtes en krans til hans baare).

Overtog fædrengaarden i Bering. Var en tid medlem af Ormslev-Kolt sogneraad, formand i andelsmejeriet »Bøgekilde« og beklædte forskellige andre tillidshverv.

Børn:

A Kristine Andersen
B Anders Peter Andersen
C Rasmus Andersen
D Martin Andersen.

2 børn døde i den spæde alder.

A Kristine Andersen, født 13. marts 1888, ugift, husbestyrerinde for sin broder Anders Peter i fædrenehjemmet i Bering. Elev paa Askov højskole 1909.

B Anders Peter Andersen, født i Haarby, Venge sogn, 9. november 1891, ugift; ejer fædrengaarden i Bering, elev paa Ry højskole 1911—12 og paa Malling landbrugsskole 1916—17.

C Rasmus Andersen, født 30. august 1894 i Haarby, Venge sogn, gift 12. oktober 1923 med Johanne Eriksen, født 1. maj 1898, datter af gaardejer Jacob Eriksen og hustru Johanne af Malling.

Handelsskoleeksamen fra Den jyske Handelshøjskole i Aarhus, medlem af Blegind-Hørning sogneraad fra 1925, sogneraadformand fra 1929, ridder af Dannebrog, i bestyrelsen for Skanderborg Landbosparekasse.

Børn:

1 Karen Andersen, født 4. september 1929 i Hørning, gift 9. september 1948 med forpagter Hans Kolling, født 19. november 1919 i Virring.

K. K. elev paa Silkeborg husholdningsskole vinteren 1946—47 og elev paa Uldum højskole sommeren 1948.

H. K. elev paa Vestsjællands landbrugsskole vinteren 1941—42, forpagter af Barrit Mølle 1946—53, forpagtede K. K.s hjem 1953 og købte den i 1955.

Børn:

1a Kirsten Kolling, født 25. august 1949

1b Eva Kolling, født 20. august 1955.

D Martin Andersen, født 13. marts 1902 i Bering, Kolt sogn, gift 15. juli 1927 med Astrid Juul, født i Viby J. 15. juli 1905, datter af gaardejer Johs. Juul og hustru Maren af Stautrup.

M. A. elev paa Ry højskole 1920 og Askov 1924—25, gaardejer i Tilst.

Børn:

1 Inger Juul Andersen

2 Aage Juul Andersen.

1 Inger Juul Andersen, født 20. oktober 1929, elev paa Rødding højskole, uddannet som barneplejerske paa Slagelse optagelsehjem, gift 2. marts 1957 med husmand af Søby, Jørgen Pedersen, født 3. marts 1927 i Søby, søn af statshusmand Peder Nielsen Pedersen og hustru Elise Simonine Christensen.

Børn:

1a Klaus Juul Pedersen, født 28. april 1958.

2 Aage Juul Andersen, født 7. juni 1932, elev paa Kolt efterskole, Rødding højskole, Askov højskole, et halvt aar i England og uddannet paa Lyngby landboskole.

II Kirsten Marie Christensen, født 16. juni 1868, død 2. november 1920. Ugift. Sygeplejerske i Skanderborg.

HH Søren Thøgersen, født 9. januar 1830, død 3. december 1910, gift 15. maj 1859 med Maren Christensdatter af Ingerslev, født 20. april 1830, død 16. april 1911. Ingen børn.

JENSEN-GRENEN FRA GRAM

II Ane Marie Thøgersdatter, født 20. marts 1832, død 28. januar 1904, gift 2. maj 1851 med sin fætter Jens Jensen af Dørup, født 13. juni 1816, død 7. august 1890.

Om mine bedsteforældre og om min fars barndomshjem er der udførligt berettet i den gamle slægtsbog og i slægtsaarbøgerne, hvorfor der henvises dertil.

Børn:

- I Ane Johanne Jensen
- II Karen Jensen
- III Jens Jensen
- IV Thøger Jensen
- V Niels Peter Jensen
- VI Bærnt Jensen, født 21. februar 1864, død 5. august 1865
- VII Karen Marie Jensen
- VIII Christian Jensen
- IX Morten Jensen
- X En dødfødt dreng 21. januar 1874
- XI Jens Anton Jensen.

- I Ane Johanne Jensen, født 10. april 1852, død 13. marts 1927, gift 8. december 1875 med Jens Albert Johan Mogensen, søn af gaardmand Mogens Pedersen og hustru Caroline Brabrand af Ingerslev, født 24. juli 1852, død 23. februar 1927.

Børn:

- A Mogens Carl Jensen Brabrand
 - B Caroline Marie Jensen Brabrand
 - C Jens Johannes Jensen Brabrand
 - D Ane Marie Jensen Brabrand.
- 4 børn døde i den spæde alder.

- A Mogens Carl Jensen Brabrand, født 26. juni 1877, død 17. september 1947 i Aarhus; gift 27. oktober 1906 med Martha Christiansen, født 5. november 1876, død 7. december 1948 i Aarhus, datter af blikkenslager Christiansen og hustru af Funder.
- M. C. J. B. var højt skattet som tjener ved Aarhus Byorkester. Naar orkestret var paa rejse, sov han ikke paa hotel, men ude i toget ved instrumenterne.

Børn:

- 1 Stella Brabrand
- 2 Gudha Brabrand
- 3 Mogens Ejvind Brabrand.

- 1 Stella Brabrand, født 21. september 1907, død 1. juli 1954 i København, gift 1. juni 1946 med kontorassistent Ejner Rosenquist, født 19. juni 1896.
- 2 Gudha Brabrand, født 21. november 1909, gift 27. juli 1935 med Edvard Wermund Olsen, født 6. januar 1910.
- E. W. O. varmemester i København.

Børn:

- 2a Elsebeth Olsen, født 5. juni 1942 (adopt.).
- 3 Mogens Ejvind Brabrand, født 24. juli 1920, gift 8. december 1945 med Grethe Ella Hansen, født 23. maj 1924,

datter af afdøde formand Aage Hansen og hustru Elvine, Aarhus.

M. E. B. er kontorbud paa bryggeriet »Ceres« i Aarhus; desuden reservebrandmand.

Børn:

3a Aage Brabrand, født 11. april 1946, død 13. august 1948

3b Henning Mogens Brabrand, født 1. juni 1949

3c Hanne Grethe Brabrand, født 23. oktober 1952.

B Caroline Marie Jensen Brabrand, født 26. september 1884. Ugift.

»Da far og mor døde i 1927, overtog jeg det gamle hjem med stuehus og en dejlig have, som mine søskende og familien altid havde været glade for at gæste.

Caroline Brabrand, Ingerslev.

C Jens Johannes Jensen Brabrand, født 1. maj 1889, død 3. juni 1916 efter kun faa dages sygdom af blodforgiftning, fremkaldt ved et insektstik.



D Ane Marie Jensen Brabrand, født 24. september 1893, gift 8. oktober 1920 med togbetjent Andreas Bertelsen, Aarhus, født 12. marts 1891. A. B. tog sin afsked som togfører 30. april 1955.

Børn:

1 Erna Bertelsen, født 4. oktober 1921, ugift, direktice, bor i Randers.

Jens Jensen Brabrand

II Karen Jensen, født 17. maj 1854, død 10. september 1933, gift I 17. maj 1883 med murermester, enkemand Ole Johan Christensen i Grumstrup, født 24. august 1840, død 16. oktober 1884, gift II 10. august 1886 med Rasmus Møller Hansen Lund, søn af husmand Hans Lund og hustru Birgitte af Ingerslev, født 10. november 1851, død 31. januar 1924.

Ingen børn i I ægteskab.

Stedbørn:

A Kristen Kristensen, skibsfører i Silkeborg.

B Frederikke Sofie Kristensen, gift med sognefoged, gaardejer Boye i Gødvad, død.

Børn i II ægteskab:

A Ole Johan Lund

B Birgitte Jensine Lund.

A Ole Johan Lund, født i Gram 11. februar 1889, gift 5. juni 1919 med Ellen Marie Cramer Hansen, født 13 august

1894, datter af gaardmand Anders Hansen af Aborg ved Assens og hustru Andrea Elisabeth, født Cramer, af Hylken Mølle.

O. J. L. seminarist, dimitteret Jelling 1910, lærer i Ronnum pr. Kibæk, siden 1922 førstelærer i Trunderup, Jordløse sogn, Fyn, flyttet 1940 til Jordløse centralskole, 25 aars jubilæum som lærer i Jordløse sogn 1. november 1947.

Børn:

- 1 Andreas Hansen Lund
- 2 Carl Rasmus Hansen Lund
- 3 Bent Hansen Lund
- 4 Karen Lund, født 30. maj 1926, død 10. februar 1927
- 5 Aase Lund, født 30. maj 1926, død 21. december 1926
- 6 Sigrid Lund.

- 1 Andreas Hansen Lund, født 22. juli 1920, gift 4. august 1951 med Kirsten Danild, født 6. september 1923, datter af revisor Fritz Johan Danild af København, og hustru Inger, født Nielsen, af Hjørring.

A. H. L. student fra Odense katedralskole 1939, eksamen som civilingeniør fra Danmarks tekniske Højskole 1945, ansat som assistent samme sted fra 1945 til 31. december 1946; fra 1. januar 1947 til 31. marts 1953 civilingeniør ved Struers chemiske Laboratorium, København, og fra 1. april 1953 civilingeniør ved SEAS, Haslev.

Børn:

1a Anne Lund, født 3. juni 1953.

- 2 Carl Rasmus Hansen Lund, født 29. september 1921 i Ronnum, gift 11. marts 1950 med Metha Elisabeth Rude Sørensen, født 13. februar 1918, datter af førstelærer J. P. Sørensen af Lundforlund pr. Slagelse og hustru Laura Gregersen af Kerteminde, død 4. maj 1953.

C. R. H. L. dim. fra Odense seminarium 1944, andenlærer i Gunnerup, Fyn, fra 1944 til 31. januar 1949, fra 1. februar 1949 til 31. marts 1952 enelærer ved Viuf nordre Skole, fra 1. april 1952 førstelærer ved Mullerød skole pr. Flemløse.

Ingen børn.

- 3 Bent Hansen Lund, født 2. maj 1924 i Trunderup, Jordløse sogn, gift 18. november 1950 med Rita Elise, født Larsen, født 10. april 1929, datter af førstelærer Hans Peter Larsen af Menstrup pr. Hyllinge, førstelærer i Kyse, Vallensved sogn, og hustru Agnes Ingeborg Abildhøj af København.

B. H. L. dim. 1946 fra Odense seminarium, soldat i Haderslev til maj 1947, vikar i Haarby, Fyn, til 30. maj 1947, fra 1. august 1947 lærer i Næstved.

Børn:

- 3a En dødfødt pige, født 14. november 1951
3b Jacob Lund, født 3. juli 1953.

- 6 Sigrid Lund, født 28. juni 1929. Præliminæreksamen fra »Kursus af 1878«, Odense, 1948, uddannet til sygeplejerske paa Ringe sygehus 1949—52 efter 5 måneders ophold paa Testrup sygeplejerskole, assistent paa Ringe sygehus.

- B Birgitte Jensine Lund, født i Gram 12. august 1890. Ugift. Elev paa Askov højskole 1911. Ejer forældrenes hjem i Ingerslev.



Lærer Thøger Jensen, Følle

III Jens Jensen, født 26. august 1856, død 29. december 1934, gift 27. september 1888 med Movritsine Nielsen (søster til Niels Nielsen Brok, se Thøgerslægten CC IV), af Bøgild, født 1. august 1866, død 1951.

J. J. snedker; lærte hos R. Kold i Jexen. Boet i Aarhus og siden 1892 i København. Ingen børn.

Plejebørn:

A Kristian Nyholm Jensen, født 14. december 1908. Sømand.

B Edelweis Selma Ylanda Neuhaus, født 31. maj 1913.

IV Thøger Jensen, født 7. februar 1859, død 5. maj 1950. Ugift.

Th. J. seminarist, dimitteret Jelling 1882, lærer i Thorsager, Breth og Følle, pensioneret 24. februar 1924 og boede herefter og indtil sin død i »Døruplund«.

Følle. Redaktør og udgiver af adresseavisen Kaløvig 1899—1909. Har udgivet: Kong Frederik den Fjerdes Skoler (Rytterskoler), Aarhus 1921, 100 sider. Medudgiver af slægtsbogen 1926.

Min farbror virkede som lærer paa Røndeegnen fra 1884 til 1924, kun afbrudt af en kort periode som lærer i Breth fra 1892 til 1896. Først var han andenlærer i Thorsager, og fra Breth kom han til Følle, hvor han var enelærer, indtil han søgte sin afsked. Derefter flyttede han til »Døruplund«, hvor han boede til sin død.

Hans efterfølger ved skolen, lærer Olsen, udtalte ved hans baare, at det var en særdeles veloplært elevflokk, han efterlod sig ved sin afgang. — Han glemte heller ikke sine gamle elever, men førte en omfattende korrespondence med dem, og havde i de senere aar en stor glæde i, at disse elever aflagde ham besøg.

Iøvrigt udfoldede han udover sin skolegerning en stor virksomhed paa Røndeegnen. Han tog ivrigt del i sognets foreningsarbejde. Saaledes var han med til at oprette Kalø-Knebelvig Landboforening og var i mange aar dens sekretær. Ved sin død var han æresmedlem af foreningen. Han stiftede landboforeningens medlemsblad »Adresseavisen Kaløvig«, der havde sit første trykkeri i Følle. Han begyndte for egen regning udgivelsen af dette blad i 1899, men solgte det i 1909 til redaktør L. Bredahl, Rønde. I en aarrække var han desuden Aarhus Amtstidendes repræsentant i Følle. I 1921 udgav han bogen: »Frederik den Fjerdes Skoler (Rytterskoler)«.

Men det, han navnlig vil huskes for inden for Adslevslægten, er værket »Adslev-Slægten«, som han udgav i 1926 sammen med redaktør N. P. Østergaard, Brabrand. Det kan udmærket maale sig med en hvilken som

helst anden slægtsbog her i landet, og indtager vel endda en særstilling, takket være det omfattende billedmateriale og de fyldige kultur- og tids-historiske oplysninger. Længere tilbage end jeg kan huske, havde han foretaget adskillige rejser til Viborg for der at indsamle oplysninger i landsarkivet. Efter bogens udgivelse søgte han sammen med redaktør Østergaard at holde interessen for slægtsarbejdet vedlige ved udgivelsen af tillæg til slægtsbogen i nogle aar, hvori han bragte en række interessante oplysninger om livet i sit barndomshjem i Gram, og ved afholdelsen af en række velbesøgte slægtsammenkomster. Det tør forventes, at man inden for slægten i dyb ærbødighed for hans minde vil søge at fortsætte dette store og grundlæggende arbejde.

Til mit barndomsliv hører en række gode minder om min farbrors besøg i mit hjem i Viborg og de talrige gange, vi fik lov at gæste ham i det hyggelige og lyse »Døruplund« med den dejlige have. Her blev vi hjerteligt modtaget af ham og hans trofaste husbestyrerinde gennem mange aar, Maren, som nu ogsaa er død. Han glemte ikke vore fødselsdage. Vi mærkede i det hele taget, hvor nøje han fulgte med i vor opvækst.

Min farbror elskede naturen. Han yndede at foretage lange rejser i sine ferier. Saaledes var han sammen med en ven paa cykeltur til Sverige. Først langt op i aarene skilte han sig af med sin cykel. — Han var et udpræget ordensmenneske. Der var sirlig orden over hans optegnelser. De mange interessante bøger, han ejede, stod ikke blot til pynt. Navnlig havde han en omfattende Grundtvig-litteratur, som han var dybt fortrolig med, og ønskede man oplysninger om Grundtvig, gik man ikke forgæves til min farbror. Han var grundtvigianer, men af den slags, som fuldt ud kunne tolerere andres aandelige synspunkter, naar de var ærlige og grundfæstede. I det hele taget var han i aandelig henseende af inderlig, irenisk gemyt, loyal over for folkekirken og dens præster.

Da budskabet om min farbrors død spredtes i Følle, toges 5.-majdagens flag stiltfærdigt ned, ogsaa byflaget, som han nogle aar forinden havde skænket til mindelunden i Følle.

Før kisten førtes bort fra »Døruplund«, fandt en bisættelseshøjtidelighed sted i haven, hvor undertegnede og lærer Olsen talte. Til stede ved højtideligheden var kolleger, gamle elever fra Thorsager og Følle skole, samt mange slægtinge og venner. Til fods fulgte skaren langsomt kisten gennem Følle by, hvorefter man kørte til Skanderup kirke.

I denne kirke, som min farbror har æret ved at skænke den en indgangsdør, talte undertegnede om den gudsfrygt i forbindelse med nøjsomhed, der som en lære fra barndomshjemmet havde fulgt ham livet igennem, mens den daværende sognepræst i Thorsager, O. Paludan, fremhævede hans kærlighed til slægten, skolen, hjemmet og ungdommen, som var usvækket lige til det sidste. Han var en god og trofast dansk mand og en alvorlig kristen. — De salmer, der blev sunget, saavel i Følle som i Skanderup kirke, havde min farbror selv udvalgt.

Derefter sang Thøger Rasmussen, Aarhus, »Jeg er træt og gaar til ro«, og medlemmer af slægten bar kisten til graven. Efter jordpaakastelsen talte pens. lærer Madsen, Aarhus, paa de pensionerede læreres vegne og undertegnede takkede for deltagelsen.

Min farbror hviler nu i sine forældres gravsted, nær den indgangsportal, som han har skænket kirkegaarden til minde om sine forældre.

Ære være hans minde! T. D. J.

V Niels Peter Jensen, født 6. oktober 1861, død 19. april 1922. Gift I 4. november 1890 med Ane Marie Svejstrup af Venge, født 20. december 1865, død 17. september 1893, gift II 6. marts 1896 med enke Gertine Kristensen, død 5. december 1937 i Assens. Ingen børn.

2 stedbørn:

- A Tinus Kristensen, smed i Lysbro.
- B Clara Kristensen, gift med Jørgensen, har franskvaskeri i Assens.

VII Karen Marie Jensen, født 11. maj 1866, død 26. maj 1926 i Egebjerg, gift 12. november 1889 med murer Søren Poulsen Sørensen af Vitved, født 14 juni 1863, død 7. december 1930 i Egebjerg.

Børn:

- A Jens Sørensen
- B Cecilie Sørensen
- C Ane Marie Sørensen
- D Petra Sørensen
- E Margretha Sørensen
- F Poul Peter Sørensen.

A Jens Sørensen, født i Ravnholt 17. april 1891, gift 22. november 1919 med Karen Marie Olsen, datter af boelsmand P. Olsen og hustru, Farstrup, Fyn, født 20. januar 1888.

J. S. er postbud, bor i en villa i Stilling.

Børn:

- 1 Karen Marie Sørensen, født 16. juni 1920, død 18. juni 1920
 - 2 Søren Peter Sørensen.
- 2 Søren Peter Sørensen, født 29. maj 1921, gift 29. maj 1946 med Anna Marie Dyhr, datter af boelsmand Jens Peter Dyhr, Skovby. — S. P. S. er arbejdsmand og bor i Skanderborg.

Børn:

- 2a Jens Kristian Sørensen, født 18. februar 1947
- 2b Olga Sørensen, født 16. august 1949
- 2c Peter Ove Sørensen, født 26. september 1952
- 2d Otto Sørensen, født 27. maj 1956.



Murer Christian Jørgensen, Aarhus

B Cecilie Sørensen, født 15. juli 1892 i Ravnholt, gift 10. november 1914 med murer Anders Christian Jørgensen, søn af murer Jens Jørgensen og hustru, Vitved mark («Amerika»), født 13. januar 1885, død 31. oktober 1944.

A. Chr. J. blev dræbt ved det britiske flyverangreb paa Aarhus universitet.

Børn:

- 1 Anna Jørgensen
- 2 Helga Jørgensen

3 Jens Jørgensen, født 11. februar 1922, død 21. april 1923

4 Jens Jørgensen.

1 Anna Jørgensen, født 9. maj 1916, gift 5. juni 1934 med Harald Nielsen, søn af arbejdsmand Mads Nielsen og hustru Kirstine, Aarhus.

H. N. er arbejdsmand paa skærvefabrikken i Balle, Djursland.

Børn:

1a Annalise Nielsen

1b Erik Nielsen

1c Harald Nielsen, født 30. juni 1939

1d Rosa Nielsen, født 25. december 1940

1e Kirsten Nielsen, født 24. januar 1947

1f Peer Nielsen, født 2. januar 1952

1g Rita Nielsen, født 14. juni 1954.

1a Annalise Nielsen, født 27. december 1934, gift 3. juli 1955 med aspirant ved postvæsnet, nu postbud, Erik Madsen, født 16. april 1933. — Bor i København.

Børn:

1a1 Birgit Madsen, født 18. november 1955

1a2 Kaj Madsen, født 28. oktober 1956.

1b Erik Nielsen, født 24. december 1935, gift 4. januar 1958 med Anny Christensen, født 16. februar 1936. — E. N. er pakkepost paa Københavns Hovedbanegaard. Bor i København.

Børn:

1b1 Joan Nielsen, født 23. maj 1958.

2 Helga Jørgensen, født 28. august 1918, gift 4. august 1952 med elektriker Knud Aage Street, født 27. november 1919. Bor i København. — Ingen børn.

4 Jens Jørgensen, født 23. december 1924, gift 9. juli 1949 med Anna Aabenhus, datter af skrædder Arnold Aabenhus og hustru Marie, Aarhus, født 9. september 1919. Bor i Kalhäll, Sverige.

Børn:

4a Leif Andersen Jørgensen, født 24. december 1947

4b Ulla Andersen Jørgensen, født 9. februar 1950.

4c Finn Andersen Jørgensen, født 20. december 1954

4d Lars-Erik Andersen Jørgensen, født 21. januar 1959.

C Ane Marie Sørensen, født 20. marts 1894 i Ravnholt, ugift, fhv. afdelingssygeplejerske ved Jydske Asyl, Risskov. — Jubilæum 1. september 1949, tog sin afsked 1. april 1954. Bor sammen med sin søster Cecilie i Aarhus.

D Petra Sørensen, født 28. august 1896 i Ravnholt, gift 5. november 1918 med tømrer ved D. S. B.s centralværksted Jens Pedersen Bak af Onsted, født 8. november 1887.

J. P. B. tog sin afsked 1. december 1952. Bor i Aarhus.

Børn:

- 1 Elna Bak
- 2 Ragnhild Bak.

- 1 Elna Bak, født 22. september 1919, gift 5. maj 1940 med salgschauffør Karl Hauge Kolding, født 28. oktober 1912, søn af kirkebetjent Gerh. Kolding og hustru Kirstine, Grenaa. Bor i Aarhus.

Børn:

- 1a Hanne Bak Kolding, født 25. maj 1941
- 1b Inge Bak Kolding, født 26. maj 1945.

- 2 Ragnhild Bak, født 19. december 1923, gift 5. juni 1943 med motorvognsfører ved DSB Svend Erik Pedersen, født 15. februar 1921, søn af afdøde fænrik Ejner Pedersen og efterlevende hustru Ota Jensine, Karup. — Bor i Lille Værlose, Sjælland.

Børn:

- 2a Jytte Bak Pedersen, født 28. december 1943
- 2b Anette Bak Pedersen, født 5. februar 1945
- 2c Helen Bak Pedersen, født 9. januar 1948
- 2d Allan Bak Pedersen, født 14. juli 1951.

- E Margretha Sørensen, født 15. april 1900 i Gram, gift 10. juli 1920 med vejmand Søren Munk af Adslev, født 9. april 1894, søn af husmand Jens Peter Sørensen Munk og hustru Ane Kathrine.

S. M. har været ansat som vejmand inden for Skanderborg amt siden 1. april 1922. Bor i Esbjerg.

Børn:

- 1 Karen Munk
- 2 Anna Munk
- 3 Søren Peter Munk.

- 1 Karen Munk, født 6. december 1920 i Fruering, gift 9. april 1943 med Otto Frederik Mathiesen, født 24. juli 1909 i Vonsild, søn af brøndgraver Niels Andersen Mathiesen og hustru Marie Lovise, Vonsild. — O. F. M. var i nogle aar portner ved KFUM i Rosenborggade i København; er nu ejer af »Duplex«, Vejle.
Ingen børn.

- 2 Anna Munk, født 13. juli 1925 i Egebjerg, gift 6. marts 1949 med gartner Jørgen Rud Andersen, født 11. september 1924, søn af kunstsmed Theodor Marius Andersen og hustru Johanne Caroline, Mariager.

J. R. A. har været elev paa Beder gartnerskole; er nu medhjælper paa gartneriet »Landlyst« ved Øster Uttrup ved Aalborg.

Børn:

- 2a Henrik Rud Andersen, født 24. april 1950
- 2b Henning Rud Andersen, født 16. april 1951
- 2c Anna-Margrethe Andersen, født 12. juli 1955.

- 3 Søren Peter Munk, født 16. januar 1934 i Egebjerg, udlært møbelsnedker hos »Ønskebo« i Horsens 1953, delingsfører ved Syd-jydske CF's kolonne i Haderslev.

F Poul Peter Sørensen, født 8. juli 1905 i Gram, gift 23. oktober 1932 med Edith Nielsen, født 28. juli 1907 i Horsens, datter af sadelmager Rasmus Oluf August Nielsen og hustru Jensine Mathilde Pedersen, Horsens.

P. P. S. elev paa Gedved seminarium; dimetteret 1927, assistent i KFUM's soldaterhjem, Viborg, 1928—30, og i KFUM's soldaterhjem, København, 1930—32, graver ved Kapernaums kirke, København, fra 1. oktober 1932 til 1947, derefter indtil 1951 enelærer i Attrup pr. Skovsgaard og fra 1. oktober 1951 enelærer og kirkesanger i Alling pr. Ry.

Børn:

- 1 Ole Sørensen, født 9. september 1933 i København, dimetteret fra Silkeborg seminarium 1957, lærer.
 - 2 Bent Sørensen, født 4. november 1934 i København, udlært maskinarbejder.
 - 3 Poul Sørensen, født 2. februar 1936 i København, student fra Th. Langs gymnasium i Silkeborg, dim. Silkeborg seminarium 1959. Lærer.
 - 4 Kirsten Sørensen.
 - 5 Ib Thøger Sørensen, født 22. juli 1940 i København, realeksamen Ry 1957, tømrerlærling.
 - 6 Else Margrethe Sørensen, født 27. november 1941 i København. Malerlærling.
 - 7 Søren Christian Sørensen, født 30. maj 1943 i København, bogbinderlærling.
- 4 Kirsten Sørensen, født 24. oktober 1938 i København, gift 11. august 1957 med kobbersmed Leif Plesner, født 9. februar 1937 i København. Bor i København.

Børn:

- 4a Peder Thøger Plesner, født 7. februar 1958.
- 4b Dorthe Plesner, født 31. marts 1959.

VIII Christian Jensen, født 20. august 1868, gift 30. maj 1898 med Marie Dusine Nielsen, født 11. august 1872, datter af gaardmand Nielsen og hustru, Sandbjerg, Nordsjælland.

Chr. J., der har været snedkermester i Aarhus indtil 1951, blev hjerteligt hyldet af slægt og venner paa sin 90 aars fødselsdag.

Børn:

- A Erna Sigrid Jensen B Arla Jensen.

A Erna Sigrid Jensen, født 19. marts 1899, gift 15. november 1924 med skoleinspektør ved borgerskolen ved Ingerslevs Boulevard i Aarhus Jakob Heydorn Jakobsen, født 14. september 1886, søn af smed Christian Jakobsen, og hustru Kirstine Marie, født Jensen, Thorup ved Knebel, død 8. januar 1957 paa Aarhus kommunehospital.

J. H. J. dimetteret 1907 fra Silkeborg seminarium, lærer i Horsens og Thisted og ved Aarhus skolevæsen 1. april 1912, overlærer (skoleinspektør) 1. juli 1924, jubilæum for 40 aars fast ansættelse 1. januar 1953, tog sin afsked 1. oktober 1956.

Ved skoleinspektør Jakob Heydorn Jakobsens død skrev »Aarhus Stiftstidende«:

»Tidligere skoleinspektør J. Heydorn Jakobsen er i morges død, 70 aar. Han blev kort før jul indlagt paa Aarhus kommunehospital og opereret for en

blærelidelse. Operationen forløb normalt, og han var i god bedring med udsigt til fuld helbredelse; efterretningen om hans død kommer derfor overraskende. Aarsagen var en blodprop.

Heydorn Jakobsen tog sin afsked den 1. oktober i fjor efter at have naaet aldersgrænsen. Han havde da i 32 aar ledet Borgerskolen paa Ingerslevs Boulevard, en meget lang aarrække i et embede af denne art. Han var knyttet til Aarhus skolevæsen i 45 aar og havde saaledes fulgt alle stadierne i dets rivende udvikling gennem et halvt aarhundrede.

Først virkede han som lærer i matematik og regning ved Fjordgades Skole, højt skattet som en stor, faglig dygtighed og en energisk underviser, en begavet mand med lige stor sans for det teoretiske og det praktiske.

Han var de faste princippers mand baade i undervisning og opdragelse, orden og punktlighed forlangte han af sig selv og eleverne. Det metodiske vurderede han i dets forhold til resultaterne, der opnaaedes, og en af hans pædagogiske grundsætninger var, at børnene skulle vide noget og kunne noget, naar de forlod skolen. Det var efter hans mening saaledes, skolen skulle sikre sig elevernes respekt under skolegangen og deres taknemlighed senere i livet.

Naturligvis blev det de samme egenskaber og principper, der kom til at præge hans gerning som skoleleder. Let var det ikke at overtage skolen paa Ingerslevs Boulevard efter en udpræget inspirations-pædagog som H. C. Pedersen, der ud fra helt andre, næsten modsatte synspunkter, havde indlagt sig saa store fortjenester og formet skolens aand efter sit særlige gemyt, og uden vanskeligheder forløb Heydorn Jakobsens første aar ikke.

Den smidighed, der krævedes, maatte han lidt efter lidt opøve. Det lykkedes ham fuldtud, men ikke saaledes, at han opgav sine egne meninger; en vis skepsis bevarede han over for løshed i principperne, derfor ogsaa over for adskilligt i den moderne pædagogik, men hans kritik mildnedes af det lune, hvormed han betragtede og omtalte forhold og begivenheder, og det faldt ham ikke ind at ignorere de direktiver, der blev givet; dertil var hans embedsmoral for høj. I saa henseende kan han tjene som forbillede.

Da han for kun faa maaneder siden overlod ledelsen til sin eftermand, samledes da ogsaa nuværende og tidligere medarbejdere om ham med hyldest og tak for de mange aar. Hans minde vil staa smukt og varigt paa skolen, og hans navn er blandt de bedste i Aarhus skolevæsens historie.

I anledning af Heydorn Jakobsens begravelse 11. januar 1957 skrev »Demokraten«, Aarhus, om ham: »Hans skole havde godt ry —«, og »Aarhus Stiftstidende«: »Han var ét med sin virksomhed«.

Nordre kirkegaards kapel i Aarhus var fyldt til sidste plads, da skoleinspek-



Skoleinspektør Heydorn Jakobsen, Aarhus

tør Jakob Heydorn Jakobsen begravedes fredag eftermiddag. Ved siden af den hvide, blomstersmykkede baare stod to realklasseelever æresvagt med dannebrogspanen fra »Skolen paa Ingerslevs Avenue«, et navn, der er beholdt paa faneinskriftionen, skønt gadens navn forlængst er ændret til Ingerslevs Boulevard.

Højtideligheden indledtes med Jakob Knudsens smukke sang: »Se, nu stiger solen«. Derefter talte jeg over ordene fra Hebræerbrevet: »Her har vi ikke en blivende stad, men søger den kommende«, og mindedes ham som en af byens samvittighedsfulde borgere og som en nidkær skoleleder, der var dybt forankret i skolens rige traditioner. Han var en mand med faste principper. De er ofte det bedste værn om et varmt, bankende hjerte, og vi er nogle, der mener, at vi kan sige, at det gjaldt Heydorn.

Ligesom han elskede sin gerning, saaledes elskede han ogsaa sit hjem, og ligesom det var svært for ham at bryde op fra sin gerning, som han bestred til det sidste, saaledes var det ham ogsaa svært at bryde op fra den bolig, som i mange aar havde været rammen om hans hjem.

Jeg sluttede med at sige, at naar vi er døbt, har vi det rette udgangspunkt for, at vi kan søge den kommende stad. Saa er maalet og længslen angivet for os. Da skal vi søge mod himlen, fordi vi er knyttet dertil som dens borgere (Filip. 3,20—21).

Efter talen sang man: »At sige verden ret farvel«, og herefter fulgte endnu en række mindetaler. Raadmand Bernhardt Jensen sagde bl. a.: »Ved Heydorn Jakobsens baare skal der fra skolekommissionen og byraad lyde et taknemligheds ord over en mangeaarig medarbejder i skolens tjeneste. Det forundtes ham gennem 44 aar at virke ved vor bys skolevæsen, deraf i 32 aar paa en ansvarsfuld post. For kun faa maaneder siden sluttede han sit livs dagværk, og det var mig en glæde ved den lejlighed at kunne udtale, at hans skole havde godt ry. Den var hans stolthed, og han var altid eet med sin virksomhed, paa det administrative omraade rent ud mønsterværdigt. Ved hans pludselige bortgang bøjer vi vort hoved i ærbødighed for den gerning han øvede«.

Afdødes efterfølger i skoleinspektørembedet, Gunnar Nielsen, bragte en sidste hilsen fra kollegernes kreds og oplyste, at skolens elever havde iværksat en indsamlings for til sin tid at være med til at rejse Heydorn Jakobsens et minde.

T. D. J.

E. S. J. tog lærerindeeksamen ved Aarhus seminarium 1920 og blev samme aar vikar ved Aarhus skolevæsen, hvor hun endnu virker.

Børn:

- 1 **K a j H e y d o r n J a k o b s e n**, født 10. marts 1931.
Student fra Marselisborg gymnasium, Aarhus, 1949, civilingeniør, cand. polyt. K. 1954, indkaldt til civilforsvarstjeneste 1954—56, sektionsleder 1955, var som CF'er i ca. 1 aar stationeret ved Institutet for teoretisk Fysik i København, maj 1956 ansat som kemisk ingeniør ved atomstationen paa Risø. Bor i Roskilde.
- B **A r l a J e n s e n**, født 9. januar 1901, ugift, hjemme hos forældrene, død 26. januar 1944.
- IX **M o r t e n J e n s e n**, født 24. november 1871, død 17. juli 1920. Ugift. Elev paa Vallekilde højskole, uddannet som snedker og gartner, død som gartner i Følle.

Om min farbror skriver min far: »I 1879 blev han angrebet af en meget ondartet hjernebetændelse, som han egentlig aldrig forvandt, idet han i perioder led stærkt af hovedpine, men trods dette var han ualmindelig godt begavet; han var sikkert den af os, der sad inde med den største viden«.



Soldatermissionær Anton Jensen, Viborg

XI Jens Anton Jensen, født 22. januar 1878, død 31. juli 1949, gift 2. september 1913 med Jensine Stærmose Jensen, født 13. august 1887, datter af plantør Lars Kristian Jensen og hustru Karen, født Stærmose.

Min far kom ud at tjene som hjord-dreng ni aar gammel hos naboen. I de følgende aar var han ved landbruget, men blev desuden uddannet i husflid og gav selv undervisning heri. Endvidere var han paa højskole i Ry og i Rønde. I 1903 var han paa Statens husflidsskole paa Frederiksberg og havde her mulighed for at opnaa en ret betydelig stilling ved skolen, men bl. a. paa grund af den betydning gaardmissionær Johs. Clausen og Olfert Ricard fik for ham, saa han det som sit kald at arbejde blandt soldaterne.

Min far virkede nu som frivillig medarbejder paa KFUMs Soldaterhjem i Klostergade i Aarhus, og ernærede sig ved billedskærerarbejde ved siden af for et par snedkermestre i Aarhus, men fik forøvrigt i nogle aar gratis kost og logi paa KFUM. Desuden oprettede han husflidskursus for soldaterne. I 1909 købte han ved venners hjælp en ejendom i Fynsgade og indrettede den til soldaterhjem, som han drev indtil 1913, da han paa daværende stiftsprovst Helweg Larsens opfordring rejste til Viborg for at optage et arbejde blandt soldaterne.

Ved hærloven af 1911 voksede nemlig Viborg som garnisonsby. Min far indrettede da i april 1913 et soldaterhjem i Mikkelsgade 21. Samme aar blev min far og mor gift. Lokalerne viste sig hurtigt at være for smaa, og i 1915 købte han ejendommen Mathiasgade 49 og indrettede her i de hyggelige og fortrinlige lokaler det nuværende soldaterhjem. Da der i 1917 blev oprettet en lejr ved Hald for allierede krigsfanger, oprettede han for det danske vagtmandskab et hjem, der bestod indtil nytaar 1919. De følgende aar indtil anden verdenskrigs begyndelse var ret rolige; kun mindre styrker var indkaldt.

Ved anden verdenskrigs begyndelse blev atter store styrker indkaldt. Min far var virksom ved oprettelse af soldaterhjem i Nord- og Midtjylland, og da noget af garnisonens mandskab i 1940 blev flyttet til Syd- og Sønderjylland, var han dernede for at faa oprettet soldaterhjem, men disse planer, som stod umiddelbart foran deres virkeliggørelse, maatte opgives ved besættelsen 9. april. Tyskerne var nu interesserede i at overtage soldaterhjemmet, men da min far kunne hævde, at det var hans private ejendom, drev faren over. Da garnisonen blev forflyttet til Nyborg, rejste han med. Efter besættelsen var der atter store indkaldelser til militæret, og hjemmet stod nu igen fuldt rede til at modtage soldater. Efter min fars 70 aars fødselsdag modtog han fortjenstmedaljen i sølv og var i den anledning i audiens hos Kongen for at takke for paaskønnelsen. Aaret efter døde han om sommeren paa Amtssygehuset i Viborg som følge af sukkersyge, som han havde paadraget sig 7 aar forinden.

I et efterladt manuskript til en tale over Den store Nadver, indleder min far med ordene: Gud er ved at gøre i stand til fest derhjemme i Himlen. Min far havde en levende fornemmelse af, hvad fest er, og han stræbte efter at bringe fest til andre. Talrige er de fester, som han foranstaltede for

soldater. Juleaften 1914 og 1915 blev der afholdt store fester for flere hundrede soldater med middagsbespisning, og fra min egen tid mindes jeg de herlige juleaftensfester, der som regel blev holdt i hjemmet. Den største fest, min far forestod, var nytårsfesten i januar 1940 i Viborg-Hallen, hvor over 1000 soldater deltog. Hertil kommer alle de straalende sommerudflugter med soldaterne, for det meste til Silkeborg, Himmelbjerget og Møgelø ved Himmelbjerget, samt de hyggelige sammenkomster med fælles kaffebord til en billig pris hver søndag aften, men der, hvor jeg tror, min far befandt sig bedst, var ved bibeltimerne hver mandag aften.

Min fars kiste, der var svøbt i dannebrog, blev ført fra sygehusets kapel 3. august om aftenen til Domkirken. Seks soldater stod æresvagt ved kisten og fulgte med langs kisten, tre paa hver side. Undervejs blev der gjort holdt foran soldaterhjemmet.

Begravelsen fandt sted 4. august fra Domkirken. Blandt de mange mennesker, der deltog i sørgehøjtideligheden, var der ogsaa en talrig repræsentation fra Viborg-garnisonen, baade af menige og befalingsmænd med garnisonskommandanten, oberst P. A. Mathiasen, i spidsen, og de seks soldater, der i Domkirken havde staaet æresvagt ved kisten, bar deres gode ven det sidste stykke til graven.

Højtideligheden indledtes med orgelpræludium og salmen »Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder«. Derefter talte biskop Malmstrøm over ordet fra 1. Tim. 1: »Jeg takker ham, som gav mig kraft, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han agtede mig for tro og tog mig i sin tjeneste«. Paulus' hemmelighed — sagde biskoppen — kan udtrykkes med ordene: Kristus og den tjeneste, som Kristus havde betroet ham.

Biskoppen fremhævede, hvorledes min far i sit liv i det smaa havde givet udtryk for den samme glæde i tjenesten, først glæden over, at Jesus ville være ogsaa hans frelser, saadan som han havde mødt ham i sin tidligste ungdom, og saa glæden over, at han gennem Jesus Kristus fik kraft, idet han agtede ham for tro og tog ham i sin tjeneste. Anton Jensen og KFUM's soldatermission var eet. — Ogsaa vanskeligheder mødte min far i sig selv og blandt mennesker, men han vidste, hvor kraften var at hente, og tog den som en gave fra Gud.

»Har haand du lagt paa Herrens plov« blev sunget, og derefter talte pastor Steinrud, der for faa aar tilbage var knyttet til soldatermissionen i København. Efter salmen »O, du min Immanuel« talte jeg over ordet: »Mesteren er her og kalder ad dig« og sagde bl. a., at min far i sin ungdom tog det som et kald, at han skulle virke blandt soldaterne, og han forblev tro mod dette kald livet igennem. Vi mindes far som soldatermissionær, som han var i al den tid, vi har levet sammen med ham. I hjemmet var han en god og kærlig far, der var sparsommelig, naar det gjaldt ham selv, men ikke naar det gjaldt andre, hvad jeg selv personligt kunne tale med om.

Ved graven bragte oberst Mathiasen paa regimentets vegne en tak for det arbejde, min far havde udført blandt soldaterne, og overrakte som et udtryk herfor et pengebeløb, indsamlet blandt soldaterne, til en mindsten over min far. Ogsaa formanden for De samvirkende Soldaterforeninger i Viborg, malermester Gustav Poulsen, fremførte en tak for min fars arbejde blandt soldaterne.

Mindestenen, hvortil der ogsaa var kommet bidrag fra soldatervenner, blev afsløret 22. januar 1950 af grosserer Karl Kristiansen. Ligeledes talte oberst Mathiasen, og efter et øjeblik stilled bragte jeg familiens tak. T. D. J.

J. S. J. har lært husholdning i 1908—09 og var husassistent paa »Kjærshovedgaard« 1911. Leder nu soldaterhjemmet sammen med datteren Ingeborg.

Børn:

A Anna Margrethe Dørup Jensen

B Karen Ingeborg Dørup Jensen

- C Tage Dørup Jensen
D Jens Olaf Dørup Jensen.

A Anna Margrethe Dørup Jensen, født 26. maj 1914, gift 21. april 1943 med kreditforeningsassistent Orla Ulstrup, født 9. juli 1916, søn af pens. togfører J. C. Ulstrup og hustru Knudsine, Herning.

A.M.D.U. er uddannet i kontorfaget, dels i Viborg, dels i København. — O.U. har skrevet drengebøgerne »Bardunerne dirrer«, »Gadens dreng« og »Mands vilje«; har deltaget i ledelsen af Viborg FDF og medvirket i instruktion, dels af drengefilm, dels af optrin; i 1957 udnævnt til overassistent og i 1959 til kontorchef i Byggeriets realkreditfond, København.

Børn:

- 1 Palle Ulstrup, født 25. september 1945
- 2 Ib Ulstrup, født 24. september 1948
- 3 Svend Ulstrup, født 20. maj 1955.

B Karen Ingeborg Dørup Jensen, født 19. marts 1917, ugift, leder soldaterhjemmet sammen med sin mor.

C Tage Dørup Jensen, født 12. april 1919, gift 25. april 1953 med Ellen Agnete Pedersen, født 2. januar 1929, datter af lagerarb. Viggo Pedersen og hustru Rigmor Marie Nielsen, Aarhus.

T.D.J. student, Viborg, 1937, cand. theol. København 1946, hjælpepræst Strandby-Farsø 1948—49, kaldskapellan ved Aarhus Sct. Johannes kirke fra 1949. — E.A.J. uddannet i forretning.

Børn:

- 1 Arne Dørup Jensen, født 14. oktober 1954
- 2 Ulla Dørup Jensen, født 26. juni 1957
- 3 Per Dørup Jensen, født 26. juni 1957.

D Jens Olaf Dørup Jensen, født 6. september 1921, gift 5. april 1950 med enke Martha Lykke Gade Christensen, født Eriksen, født 18. september 1921, datter af smedemester Jens Christian Eriksen og hustru Anna Larsine Gade Eriksen, Hobro.

J.O.D.J. elev og assistent i Andelsbanken, Viborg, 1940—46, assistent i Sparekassen, Viborg, 1946—49, i Morsø Bank fra 1949, var ved CBU (nuværende CF-korps) i Bernstorff og Hobro 1944—45. — M.J. elev paa Testrup højskole og sygeplejeelev paa Aarhus kommunehospital.

Børn:

- 1 Anne Birthe Dørup Jensen, født 25. juni 1948.
- 2 Inge Grete Dørup Jensen, født 24. januar 1951.

OVERGAARD-GRENEN FRA INGERSLEV

JJ Erik Thøgersen, født 10. december 1834, død 29. januar 1894, gift 23. juni 1865 med Maren Mortensen, født 22. november 1839, død 16. september 1907, datter af gaardmand Morten Sørensen og hustru Bodil af Ingerslev.

Børn:

- I Morten Eriksen Overgaard
- II Karoline Eriksen Overgaard
- III Thøger Eriksen Overgaard, født 17. maj 1869, død 1876.
- IV Thora Margrethe Eriksen Overgaard, født 22. april 1878, død 5. juni 1894.

I Morten Eriksen Overgaard, født 9. december 1866, død 20. april 1951, gift 29. oktober 1889 med Mathilde Kathrine Nielsen, født 22. september 1865, død 20. december 1925, datter af boelsmand Simon Peter Nielsen og hustru Amalie af Enslev.

M. E. O., der var runden af den store »Adslev Slægt« (»Thøgerslægten«), fødtes i Ingerslev, Tiset sogn, den 9. december 1866 som søn af gdr. Erik Thøgersen og hustru Maren Mortensen. Sin barndom, ungdom og bedste manddomsaar levede han ogsaa her i Ingerslev.

Efter soldatertiden, som garder i København, indgik han ægteskab med pigen Mathilde Kathrine Nielsen, datter af den kendte musiker Simon Peter Nielsen og hustru i Enslev.

M. E. O. var meget landbrugsinteresset og arvede ved sit giftermaal en del jord fra sin fødegaard; desuden købte han en lille ejendom og med tiden ogsaa nogle tofter, eftersom de gamle gaarde i byen flyttedes ud paa markerne, og tilsidst var der bleven en dejlig lille gaard samlet paa det sted, hvor ogsaa hans fødegaard havde ligget før udflytningen.

I begyndelsen var der ikke økonomisk velstand, men baade M. E. O. og hans trofaste hustru saa lyst paa tilværelsen, og mod paa arbejdet manglede ikke, desuden forstod de den kunst at sætte »tæring efter næring«, saa de levede et lykkeligt ægteskab sammen, og alt efter som aarene skred, bedredes deres kaar, saa de ret kunne udstrø den gæstfrihed, de begge var i besiddelse af, og mange og store gilder blev holdt i deres nye og smukke stuehus, bygget 1908.

Selvfølgelig maatte M. E. O. ogsaa tage sin part af de tillidshverv, der er i kommunen, og herfor interesserede han sig meget, særlig sogneraadet, menighedsraadet og hjælpekasen var han medlem af i mange aar; tillige var han vurderingsformand i den alm. brandkasse, helt til han solgte gaarden i 1926 (efter hustruens død ved juletid 1925) og flyttede til Aarhus og fik varigt ophold hos datteren Thora og svigersønnen, distriktsbestyrer J. C. Pedersen, og her nød han til sin død kærlig omsorg og pleje.

M. E. O. var efter en operation i 70 aars alderen meget svagelig, og i de sidste aar meget sengeliggende, og det var ham derfor en meget stor sorg, at hans datter, Thora, der saa kærligt havde plejet ham i saa mange aar, døde før ham, men han havde da den store glæde, stadig efter dette, at blive kærligt passet og plejet hos svigersønnen og datterdatteren, Margit, til det sidste.

Selv om M. E. O. var legemlig svag, var han til det sidste vældig aandsfrisk, huskede og kunne fortælle med lune og humør, alt fra sit lange liv, ligesom han interesseret fulgte med i tidens udvikling til det sidste.

Han læste meget, og naar han kunne være oppe, skrev han meget — noget af det sidste, han skrev, var om sig selv, han kaldte det: »Erindringer fra et langt liv«, og heri forekommer »Erik Thøgersens barselskilde« m. m. og »Soldaterliv i 1880'erne« m. m., der er trykt i »Østjydske Hjemstavn«s aarbøger, og hvori han giver baade interessante og morsomme skildringer fra barndoms- og ungdomstiden.

M. E. O. efterlod sig mange tykke haandskrevne bøger, som indeholder afskrifter af, hvad han under læsningen fandt af gode mænd og kvinder, der har levet. Han kalder dem »Guld Korn«, og de er nok værd at læse for efterslægten.

Den sidste tid, han levede, længtes han inderligt efter snart at maatte samles med sine kære, der var gaaet forud til de evige boliger hos Gud, hertil slog han sin lid og døde i troen paa sin frelser og hans naade.

E. O.

Børn:

- A Simon Peter Mortensen Overgaard, født 16. juli 1890, død 24. juni 1905.
- B Erik Martin Mortensen Overgaard
- C Maren Mortensen Overgaard
- D Thora Amalie Mortensen Overgaard.

B Erik Martin Mortensen Overgaard, født 24. februar 1892, gift 1. oktober 1920 med enke Andrea Dam Jensen, født Nielsen af Haurum Bjerregaard, Hornborg sogn, født 29. oktober 1883 i Jegstrup pr. Raunstrup. Død 4. april 1947.

Bor nu paa Haurum Bjerregaard. Stedsøn: Helge Dam Jensen.

Børn:

- 1 Ove Dam Overgaard
- 2 Jenny Dam Overgaard.

1 Ove Dam Overgaard, født 4. april 1922, gift 22. oktober 1944 med Else Marie Jørgensen, født 21. juni 1925 i Gaardsdal datter af baneformand J. J. Jørgensen og hustru Oline Margrethe. Ejer Haurum Bjerregaard.

Børn:

- 1a Aase Dam Overgaard, født marts 1945, død 1948.
- 1b Orla Dam Overgaard, født 29. juli 1949
- 1c Irma Dam Overgaard, født 18. oktober 1952
- 1d Morten Dam Overgaard, født 7. april 1959.

2 Jenny Dam Overgaard, født 21. april 1924, gift 20. august 1947 med Viggo Nielsen, født 28. marts 1921, søn af statshusmand Jens Nielsen, Skovly, Rask Mølle. Bor i Søvind.

Børn:

- 2a Jens Erik Nielsen, født 14. september 1949
- 2b Bent Nielsen, født 14. juli 1952.

C Maren Mortensen Overgaard, født 19. maj 1893, død 24. juni 1923, gift 19. oktober 1917 med snedker ved Jysk Telefonselskab Karl Rasmussen, født 11. februar 1893, søn af gaardmand Niels Rasmussen og hustru, Battrup. K. R. nu overmekaniker i Viborg.

Børn:

- 1 Richard Rasmussen
- 2 Erna Rasmussen.

1 Richard Rasmussen, født 11. marts 1918, gift 27. maj 1944 med enke Tove Jensen, Vejle,



Maren Rasmussen, f. Overgaard



Distriktsbestyrer J. C. Pedersen, Aarhus,
med hustru og datter

født 14. juni 1920. R. R. er
politibetjent og bor i Holme
pr. Aarhus.

Børn:

1a Bente Rasmussen, født 20.
maj 1941.

2 Erna Rasmussen, født
22. april 1921, gift 27. maj
1951 med træhandler Hans
Qvesehl Christensen,
født 13. september 1914, søn
af skomager Karl Qvesehl
Christensen og hustru Lise,
Morild. Bor i Morild.

Børn:

2a Asger Christensen, født
12. juni 1952

2b Poul Christensen, født 19.
marts 1955.

D Thora Amalie Mortensen Overgaard, født 18. januar
1897, død 14. februar 1948, gift 1. oktober 1918 med Jens Chri-
stian Pedersen, født 30. oktober 1893, søn af gaardejer Mads
Pedersen og hustru Ane, født Knudsen Pedersen, »Lundbakgaard«,
Ravnholt.

J. C. P. landbrugskandidat 1917, 1. maj 1917 assistent ved Det danske Hede-
selskab med bopæl i Aalborg, 1921 bestyrer af Det danske Hedeselskabs
VIII distrikt, mose- og engafdelingen, Aarhus.

Børn:

I Anna Margit Mathilde
Overgaard Pedersen, f.
29. august 1933, sygeplejerske,
Infirmières Danoises diplomeés,
29 - Rue Boulard (Pavillon 18),
Paris 14, Frankrig.

II Karoline Eriksen Over-
gaard, født 19. april 1872, død
23. februar 1955, gift 9. juli 1907
med Søren Braad Ander-
sen af Helstrup ved Randers,
født 8. januar 1870, død 10. sep-
tember 1956. Ingen børn.

KK Peder Thøger Pedersen,
født 8. juli 1837, død 11. januar
1917, gift 1868 med Ane Ras-
mussen af Trust, født 12.
november 1827, død 30. april
1912. Ingen børn.



Karoline Braad Andersen, f. Overgaard

EFTERSKRIFT

Som følge af det grundlæggende arbejde, der er gjort af min afdøde farbror, lærer Thøger Jensen, Følle, har det været muligt at knytte forbindelsen videre, men jeg vil ogsaa her gerne bringe min hjerteligste tak til de mange af slægtens medlemmer, der beredvilligt har besvaret mine henvendelser og hertil føje min inderlige anmodning om at faa tilsendt saadanne data og oplysninger, der er af værdi for slægtsregistrets videreførelse.

Aarhus, 5. marts 1959.

Tage Dørup Jensen.

JENSEN-SLÆGTEN FRA DØRUP

Jensen-slægten fra Dørup, som her skal behandles, nedstammer fra den 4. af de af Peder Jensen og Margrethe Rasmusdatters døtre, som overlevede dem, Ane Johanne Pedersdatter. Hun blev født i Adslev 28. maj 1796 og døde i Dørup den 27. juni 1878. Den 16. juni 1815 blev hun, kun 19 aar gammel, gift med Jens Bærntsen fra Høver, født 5. april 1787 og død 13. december 1851. Som skik og brug den gang var, fik børnene som efternavn faderens fornavn, og det er da fra Jens Bærntsen, at slægten har sit navn: Jensen-slægten. Om Jens Bærntsen og Ane Johanne Pedersdatter iøvrigt henvises til den gamle slægtsbog.

Ved deres giftermaal arvede de gaarden, matr. nr. 3 i Dørup efter deres slægtninge Thøger Rasmussen og hustru Ane Laursdatter, som døde barnløse. Thøger Rasmussen var Ane Johannes fars halvbroder, og Ane Laursdatter var Jens Bærntsens moster. Sammenlign indledningen side 18 f. Den 30. november 1847 afstod de gaarden til deres yngste datter, Mette Marie Jensdatter og hendes mand Peder Sørensen. Købesummen var 1800 rigsdaler og aftægt paa gaarden. Den »Aftægts-contract«, som i den anledning blev oprettet, findes aftrykt i sin fulde ordlyd i den gamle slægtsbog, side 188—90, som et eksempel paa de gamle aftægtskontrakter. Gaarden, der nu hedder Dørup Østergaard, ejedes senere af nævnte Peder Sørensens søn, Rs. Pedersen; men blev i begyndelsen af dette aarhundrede solgt og gled dermed ud af slægtens eje.

I hjemmet i Dørup voksede 9 børn op: 6 drenge og 3 piger.

- AA Jens Jensen
- BB Thøger Jensen
- CC Bærnt Jensen
- DD Ane Kirstine Jensdatter
- EE Peder Jensen
- FF Rasmus Jensen
- GG Ane Margrethe Jensdatter
- HH Mette Marie Jensdatter
- II Niels Jensen

Selvom der var 9 børn i hjemmet, deles Jensen-slægten dog alligevel naturligt i kun 3 grene, idet nogle af børnene døde ugifte, andre giftede sig ind i andre grene af Adslev-slægten og behandles dér. De tre grene bliver: Haugaard-grenen fra Bjertrup, Rasmussen-grenen, der udgaar fra Dørup, og Ditlevsen-grenen fra Fruering.

- AA Det ældste af børnene, Jens Jensen, født 13. juni 1816 og død 7. august 1890, blev 2. maj 1851 gift med sin kusine Ane Marie Thøgersdatter fra Bering, datter af hans mors søster Karen Pedersdatter og hendes mand Thøger Pedersen fra Bering. Jens Jensen og hans efterkommere er i den gamle slægtsbog behandlet under Thøger-slægten, og det vil derfor være naturligt, at det samme ogsaa sker her.
- BB Thøger Jensen, der var ugift, blev født 20. januar 1818 og druknede ved svømning i Ry mølle aa 15. august 1847. Han skildres i den gamle slægtsbog som den kvikkeste og livligste og vistnok ogsaa bedst begavede af børneflokken i Dørup.
- CC Bærnt Jensen, født 17. april 1819 og død 24. september 1831.
- DD Nummer 4 i børneflokken var Ane Kirstine Jensdatter, der blev gift med Christian Pedersen Haugaard af Bjertrup og behandles nedenfor under Haugaard-grenen.
- EE Nummer 5, Peder Jensen, blev født 31. december 1822 og døde 25. april 1849 efter at være blevet gift 2. december 1848 med Margrethe Rasmusdatter, datter af Rasmussen-slægtens stamforældre Ane Pedersdatter og Rasmus Pedersen af Stilling. Ingen børn. Se indledningen til Rasmussen-slægten CC.
- FF Rasmus Jensen, født 23. juni 1823 og død 8. januar 1888, blev 18. oktober 1851 gift med Mette Kirstine Albrektsen, født 31. maj 1832 og død 2. februar 1898, datter af Albrekt Andersen af Adslev. Rasmus Jensen arvede matrikelsnummer 3 b af fødegaarden i Dørup, hvorpaa bygninger opførtes 1851. Fra ham nedstammer Rasmussen-grenen, der behandles nedenfor.
- GG Ane Margrethe Jensdatter, født 25. marts 1826 og død 18. maj 1908, blev 13. januar 1846 gift med gaardfæster Ditlev Pedersen i Fruering, født 6. november 1818 og død 5. juni 1885, søn af gaardmand Peder Ditlevsen og hustru Kathrine Thomasdatter af Stjær. Fra Ane Margrethe Jensdatter nedstammer Ditlevsen-grenen, der ligeledes behandles nedenfor.
- HH Mette Marie Jensdatter, født 25. januar 1828 og død 3. december 1857, blev 23. oktober 1847 gift med sin fætter Peder Sørensen af Jexen, født 19. april 1817 og død 24. august 1872, søn af hendes mors søster Ane Kathrine Pedersdatter og hendes mand Søren Rasmussen af Melballegaarden i Jexen. Da deres efterkommere i den gamle slægtsbog er behandlet under Melballe-slægten, vil det være naturligt, at det samme ogsaa sker her. Som omtalt paa foregaaende side overtog de ved deres giftemaal Mette Marie Jensdatters fødegaard i Dørup.
- II Det sidste af børnene fra slægtsgaarden i Dørup var Niels Jensen, der kun blev godt 3 aar gammel, født 29. december 1829 og død 27. januar 1833.

HAUGAARD-GRENEN

Stammoderen til Haugaard-grenen var det 4. ældste barn af Ane Johanne Pedersdatter og Bærnt Jensen af Dørup, Ane Kirstine Jensdatter. Hun var født 2. juli 1821 og døde 22. marts 1890. Den 7. oktober 1843 blev hun gift med gaardejer Christian Pedersen Haugaard af Bjertrup, født i Bjertrup 3. juli 1817, død 20. april 1878, søn af gaardmand Peder Nielsen Haugaard.



Haugaard-grenens slægtsgaard
i Bjertrup

Ved deres giftermaal i 1843 overtog de Christian Pedersen Haugaards fødegaard i Bjertrup. Haugaard-navnet stammer fra en gaard i Viby, hvor Peder Nielsen var født. Peder Nielsen giftede sig 1813 med enken efter Christian Hansen, der ejede gaarden omkring 1800. Haugaard-navnet har saaledes været knyttet til gaarden siden 1813, men slægten har ejet den endnu længere, idet Christian Pedersen Haugaards mor havde den, før hun blev gift med Peder Nielsen Haugaard fra Viby og Haugaard-navnet dermed knyttet til den. I nøjagtig 125 aar har Haugaard-navnet været knyttet til gaarden, idet enken efter den sidste ejer af slægten 1938 solgte den til Statens Jordlovsudvalg, hvorved den blev delvis udstykket.

Bjertrupgaardens jorder har aabenbart i ældre tid været meget vandlidende. I den gamle slægtsbog er der fortalt, at Christian Pedersen Haugaard gjorde meget for at forbedre gaarden, »hvis mark var kold og fuld af huller«. Ogsaa min farfar, Peder Haugaard, satte fra første færd ind med en gennemført dræning af dens jorder. Ved sit giftermaal med min farmor, Karen Mathiasen, fik han en medgift, som han anvendte til dræning. Det blev den gang anset for et nymodens paahit. Ældre, »erfarne« folk paa egnen rystede paa hovedet af den unge mand, der kunne finde paa at »ødsle« penge paa dræning.

At det imidlertid var farfar, der saa rigtigt, og ikke de ældre paa egnen, fremgik af, at jordens udbytte blev større og bygningerne snart for smaa, saa en udvidelse maatte til. Farfar byggede da mod øst en ny lade af kampesten, der staar den dag i dag som et minde om en byggeskik, der nu er gaaet af brug; men ogsaa da stod ældre folk uforstaaende overfor hans forehavende, men trøstede sig med, at han »jo alligevel ikke kunne blive ved gaarden«, som en mand sagde til ham.

Gaardens stuehus, der er fra 1844 og staar endnu, er typisk for sin tids byggeskik, idet det er forsynet med udskud, det vil sige, at en del af huset er bredere end det øvrige; her er det soveværelset, som er beliggende midt i huset.

G. H.

Børn:

- I Peder Christiansen Haugaard
- II Ane Mette Christiansen Haugaard
- III Peder Christiansen Haugaard
- IV Jens Christiansen Haugaard
- V Ane Johanne Christiansen Haugaard
- VI Margrethe Christiansen Haugaard
- VII Kirstine Christiansen Haugaard
- VIII Mette Marie Christiansen Haugaard



Fra venstre: Peder Haugaard, Bjertrup. Ukendt. Ukendt. Anna Haugaard, f. Steensen. Harald Haugaard. Ukendt. Anton Haugaard. Oskar Haugaard. Anna Haugaard f. Sørensen. Børnene i forgrunden: Gunnar Haugaard og Karen og Elly Haugaard. Ukendt = ikke af familien

- I Peder Christiansen Haugaard blev født 1844 og døde samme aar.
- II Ane Mette Christiansen Haugaard født 18. december 1847 og død 15. december 1912. Ugift. Var i mange aar husbestyrerinde for afdøde gaardejer Søren Loft, Viby.
- III Peder Christiansen Haugaard født 19. februar 1847 og død 15. oktober 1925, gift 16. april 1875 med Karen Mathiasen af Stjør, datter af gaardejer Mathias Rasmussen, født 16. april 1853, død 11. oktober 1916. Overtog fødegaarden.

Min farmor Karen Mathiasen er født i samme gaard i Stjør, som Adslev-slægtens stamfar Peder Jensens far, Jens Pedersen, blev født i 1729, og muligvis er Jens Pedersen og hans slægt en sidegren til Mathiasen-slægten fra Stjør, da denne slægt i hvert fald ejede gaarden i Stjør i 1773. At der har været noget slægtsskab, sandsynliggøres ogsaa af, at den ene af fadderne ved Peder Jensens daab var den daværende ejer af gaarden i Stjør Anders Johansens kone.

Min farfar — den lille vævre mand med det hvide fipskæg, rask og ilter til forsvar for det, der stod hans hjerte nær; sen til angreb paa andres meninger — husker jeg ganske tydeligt. Lille af vækst som han var, var han rask i sine bevægelser; og som han var rask i sine bevægelser var han ilter i sindet.

Da han og farmor en aften kom kørende hjem fra et besøg hos familien i Stjør, var der ingen hjemme til at spænde køretøjet fra, som skik og brug den gang var. Derimod havde pigerne den besked, at hvis farfar ville karlen noget, var han at træffe paa en bestemt gaard i sognet. Resolut trak han straks en hest ud, satte sig, under farmors protest, paa den og

red til den angivne gaard, betalte karlen hans tilgodehavende løn og meddelte ham, at han ikke skulle indfinde sig i Bjertrup mere.

Hvis nogen derimod trængte til hjælp, gik de ikke forgæves, hverken til ham eller farmor. Og deres tjenestefolk havde de i aarevis; farfar har aldrig haft nødig at sætte en annonce i avisen om karl eller pige.

Han var fodgænger; naar han kom alene paa besøg i mit hjem i Venge, var det altid til fods, med stokken i haanden. Fire dage før han døde, spadserede han fra Bjertrup til Bering valgmenighedskirke. Efter gudstjenesten skulle han til Aarhus for at besøge sin datter Edle, og det var meningen, han fra Bering ville gaa til Hasselager station for derfra at tage toget til Aarhus. Da han kom til stationen, var der imidlertid endnu nogen tid, til toget skulle gaa; og da han hverken havde tid eller lyst til at vente paa toget, tog han turen til Aarhus til fods. Turen fra Bjertrup til Aarhus er sammenlagt en 16—18 km. Den har trods alt muligvis været for anstrengende, for da han og sønnen og svigerdatteren om aftenen stod af rutebilen i Hørning, kunne han ikke finde vej til Bjertrup, som han dog havde gaaet de utallige gange. Da han var kommet hjem og i seng, fik han læge, men døde 4 dage senere af en hjerneblødning. Farfar var kærnesund; da han havde læge efter aarhusturen, var det første gang i sit liv, han konsulterede en læge.

To »sager« stod hans hjerte nær: Det radikale venstre og afholdssagen. Aldrig skulle han angribe anderledes tænkende for deres meninger, men blev han selv angrebet for sine meninger, var han ilter i forsvaret af dem. Der gaar i familien en historie om, at en kendt mand paa egnen ved hans død skal have sagt, at han kun havde een fejl: Han var radikal!

Han sympatiserede stærkt med afholdssagen, men blev — i god overensstemmelse med hele sin frihedselskende indstilling — aldrig organiseret afholdsmand. En mand indgik engang et væddemaal, om man kunne faa ham til at drikke en øl; han drak den i protest, fordi man ville tage ham til indtægt for afholdssagen!

Farfar var frihedselskende. I den politisk bevægede tid omkring 1885 var det hans ønske at være skattenægter; hellere »ind og sidde« end betale en skat, han fandt uretfærdig. Og det var kun paa farmors indtrængende bøn, han bøjede af og betalte.

Han var en glimrende fortæller, og fantasi havde han ogsaa; med minespil og gebærder kunne han gøre det fortalte levende. Noget af det bedste for os børnebørn var, naar han tog os paa knæ og fortalte om nisser og troldre; saa stod øjnene stive i hovedet paa os, og vi slutte hvert ord og huskede hvert minespil. Blot var det galt, naar vi senere hen sagde til ham: Bedstefar, kan du ikke fortælle den historie om trolden, som du fortalte sidste gang, for saa kunne han ikke huske, hvad han selv havde digtet! Og vi undrede os over, at han saa hurtigt havde glemt den! Men han »kunne huske« en anden historie, og saa var vi tilfreds!

G. H.

En af de ældre i Bjertrup, fru gaardejer Mathilde Jørgensen, giver følgende skildring af Karen og Peder Haugaard og livet, som det levedes i deres hjem med den stærke tilknytning til Bering valgmenighed:

Da jeg i sommeren 1899 kom til Bjertrup, blev jeg taget godt imod, først hos Laurs Damm — gaardene havde jo hørt sammen, da gaarden herude var bygget til Laurs Damms søster — og senere hos Peder Haugaards. Begge steder var de sognebaandsløbere til Bering, og det var en sjælden sommersøndag, der ikke gik en vogn til formiddagsgudstjenesten dér.

Jeg husker ikke, hvornaar jeg første gang var inde hos Peder Haugaards, men vi kom godt i gang med at skiftes til at køre, og saa havde vi den gode gamle skik, at vi blev i det hjem, hvor køretøjet var gaaet ud fra, baade til eftermiddagskaffe og aftensmad, og paa den maade lærte jeg de fleste at kende i Bering.

Saa kørte vi til efteraarsmøder i Ry; det begyndte klokken 10; engang Jakob Knudsen talte, faldt det ikke i god jord hos Peder Haugaard, han

rejste sig op og stod med ryggen til foredragsholderen. Ogsaa til Odder kørte vi til møder.

I flere aar kørte Peder Haugaard selv mælkevognen til Hørning, og saa vidt jeg husker, gik han ved siden af vognen; han var jo en god fodgænger. Han passede ogsaa selv grisene med en dreng til hjælp. Karen Haugaard havde altid 2 piger, og dem havde hun i aarevis, hun var jo saa dygtig i huset.

Naar der var fødselsdag den 19. februar eller 16. april, kom familien fra Stjør og Skovby; saa begyndte vi med eftermiddagskaffe, hvortil der var bagt mandellagkage, og spiste til aften. Naar saa de, der havde længst vej hjem, var kørt, og vi havde sagt godnat i stuen, gik Peder Haugaard altid med os udenfor gaarden, saa lidt op paa himlen, gjorde et par bemærkninger, og vi gik saa hjem. Da syntes jeg, at de gamle gaarde inde i Bjertrup var det hyggeligste, jeg vidste.

Den vinter, min mand laa syg, kom Peder Haugaard hver eneste formiddag og saa til ham; det glemmer jeg ikke. Karen Haugaard var her en gang sammen med Teilmann; det glemmes heller ikke. Tilsidst var Peder Haugaard og jeg ene om at gaa til Bering, men vi regnede det ikke, naar der var følgeskab, og Peder Haugaard kunne ikke undvære Bering.

Og saa vil jeg slutte med en følelse af taknemmelighed for den maade, Karen og Peder Haugaard tog imod mig paa, ogsaa da jeg blev ene. Karen og Peder Haugaard skabte et godt hjem for deres børn og for dem, der kom dér.

Til Peder Haugaards begravelse havde hans svoger, Victor Rude, skrevet følgende sang:

Vi er kommen fra øst, vi er kommen fra vest
for en sidste hilsen at bringe;
vor ven — hvor vi ofte var indbudt til gæst,
for ham skal nu klokkerne ringe.

Fra kirken paa bakken ud over land
skal dybe toner nu lyde
for ham, som vi elsked', den fredens mand
vi et sidste farvel nu vil byde.

Hans milde ansigt — og altid et raad
han havde tilovers for mange,
det sent vi vil glemme, til handling og daad
var han med i tiderne trange.

Han var en pryd for sit hjem og sin stand;
han gik sine trælse ture
bag harve og plov — den flittige mand —
og efterlod fure ved fure.

Han jævned kær og flyttede jord
fra bakken ned i det lave;
i hus og have han satte sig spor;
han tiden tog som »Guds gave«.

Han nyttede tiden — tog godt ved lære,
hvor nye tanker brød frem,
dog altid det gamle han holdt i ære
baade i mark og hjem.

Han var en bonde — af gammel slægt
med udsædsposen paa nakken;
paa saaningen lagde han megen vægt,
men altid han »Herren« gav takken.

Han elskede fugle — han elskede dyr,
fra hesten og ned til hunden.
Den store, mørke og brønde tyr,
som altid paa marken stod bunden.

Med folkene leved' han altid i fred,
med karl saavel som med pige;
derfor gik der sjældent noget af led,
han et fredens ord kunne sige.

»Farvel da« og tak for alt, hvad du gav
til de unge saavel som de gamle,
vi sent vil dig glemme, her ved din grav,
vil vi mindekransene samle.

Vi vil synge dig hjem, hvor ej sorger bor,
til det evige hjem, hvor alting gror,
til det hjem, som huser alkærlighedsmagt,
til det hjem, hvor vi ved, at »Gud Fader« staar vagt.

Børn:

- A Christian Haugaard
- B Mathias Haugaard
- C Anton Haugaard
- D Edle Haugaard
- E Harald Haugaard
- F Oskar Haugaard

- A Christian Haugaard f. 19. januar 1876, død 4. august 1954, gift 4. maj 1902 med Anna Jensen, f. 18. april 1877, datter af maltgører Anders Jensen, Skanderborg. Christian Haugaard var ansat ved postvæsenet; tog 1946 sin afsked som kørende postkontrollør; kørte det meste af sin tid mellem København og Fredericia. Boede i København.

Ved Christian Haugaards begravelse blev der bl. a. udtalt:

Christian Haugaard hørte til den store gruppe af mennesker, der trofast øver deres pligt, men som aldrig faar den paaskønnelse, som de har fortjent. Det er ikke dem, der bliver behængt med ordener, og saa er det



Christian Haugaard,
København



Anna Haugaard
f. Jensen

jo dog dem, der er grundvolden i ethvert samfund. Christian Haugaard var barn af den gamle skole, hørte til dem, den unge slægt kunne tage ved lære af, hvad angaar ord som flid og pligt, til dem, der ikke forkortede arbejdsdagen. Det var ikke de store omskiftelser, der kom til at præge hans liv; han hørte ikke til dem, der altid skal have nyt for at befinde sig vel, men han fandt behag i livets jævne rytme. Selvom han blev et stenbroens menneske, var han alligevel fra hjemmet af mærket af den ægte jyske bondekultur med dens traditionsbundne præg, et præg, han heller ikke ønskede at løbe fra.

Børn:

1 Poul Haugaard

2 Erik Haugaard

1 Poul Haugaard f. 10. august 1903, gift I 2. februar 1933 med Aase Hjelmberg, f. 20. august 1908, datter af kommunekasserer Hjelmberg, Holte. Gift II 5. april 1945 med Agnes Karlsson, f. 19. februar 1904 i Nykøbing F., død 13. april 1958, datter af landmand Svend Karlsson. Poul Haugaard er overassistent ved D. S. B., først i Rungsted og nu i en aarrække i Gentofte.

Børn i I ægteskab:

1a Lise Haugaard

1b Kirsten Haugaard, f. 2. februar 1940

Ingen børn i II ægteskab

1a Lise Haugaard, f. 24. januar 1935, gift 26. juli 1955 med musiker Jean Stadler, f. 26. december 1929 i Geneve, søn af overportør Stadler, Geneve.

For i Zürich. Ingen børn

2 Erik Haugaard, f. 16. april 1908, gift I 3. december 1936 med Elsebeth Marie Speyer, født 8. januar 1908, død 1942, datter af arkitekt Speyer, København. Gift II 3. august 1943 med Inger



Mathias Haugaard



Sørine Haugaard, f. Jensen

Louise Nielsen, f. 3. marts 1911, datter af sadelmager Nielsen, Slagelse. Cand. med. 1935. Virkede først som reservelæge forskellige steder. Derefter praktiserende læge i Jordrup ved Kolding fra 1938 til 1946, da han overtog en lægepraksis i Roskilde. Erik Haugaard maatte paa grund af sin deltagelse i modstandsbevægelsen »gaa under jorden« i krigens sidste tid.

Børn i I ægteskab.

2a Klaus Christian Haugaard, f. 19. august 1941.

Børn i II ægteskab:

2b Hans Karsten Haugaard, f. 16. juli 1944, død 1. oktober 1952.

2c Poul Erik Haugaard, f. 23. august 1945.

B Mathias Haugaard, f. 14. maj 1877, død 7. juni 1936, gift 14. juli 1907 med Sørine Jensen, født 13. april 1882, datter af Søren Jensen, Baastrup ved Hylke, død 12. november 1943.

Mathias Haugaard drev i nogle aar omkring første verdenskrig gæstgiveri i Horsens, men solgte det og købte gaarden »Bechsminde« i Yding. 1925 købte han Bjerre kro ved Horsens, som han igen afstod i 1928 og havde derefter en landejendom i Enslev ved Aarhus, og fra 1930 i Sabro, hvor han døde 1936.

Børn:

1 Henry Haugaard.

2 Esther Haugaard.

1 Henry Haugaard, f. 4. januar 1908. Ugift.

2 Esther Haugaard, f. 24. januar 1909, gift 12. oktober 1928 med Jørgen Christian Hjalmar Jørgensen, f. 18. november 1903, søn af Marius Jørgensen, Sølyst, Horsens. Hjalmar Jørgensen har boet forskellige steder, men har siden 1952 haft en gaard i Tvenstrup ved Odder.

Børn:

2a Grethe Haugaard Jørgensen

2b Annalise Haugaard Jørgensen

2c Karen Haugaard Jørgensen, f. 31 august 1938

2a Grethe Haugaard Jørgensen, f. 15. august 1930, gift 27. juni 1950 med typograf i Vejle Finn Flecher Poulsen, f. 20. august 1927, søn af fhv. drejermester Flecher Poulsen, Tørring.

Børn:

2a1 Inger Flecher Poulsen, f. 14. september 1950.

2a2 Søren Flecher Poulsen, f. 20. maj 1953.

2a3 Lene Flecher Poulsen, f. 11. april 1955.

2b Annalise Haugaard Jørgensen, født 14. maj 1936, gift 24. september 1955 med Aksel Steffensen, f. 1. juni 1930, søn af gaardejer Magnus Steffensen, Gylling.

C Anton Haugaard, født 30. juni 1883, død 16. januar 1937, gift 2. november 1919 med Anna Steensen af Vejlbj ved Aarhus, født 15. juni 1893, død 6. januar 1948, datter af gaardejer Poul Steensen. Anton Haugaard fik fødegaarden i forpagtning nogle aar før faderens død i 1925 og overtog den derefter. Efter hans død



Edle Haugaard,
Aarhus

i 1937 drev hans enke den videre i halvandet aar, men solgte den saa, hvorved gaarden som tidligere nævnt gled ud af slægtens eje. — Ingen børn.

D Edle Haugaard, født 31. oktober 1884, død 4. oktober 1941. Ugift. Havde i mange aar mejeriudsalg i Aarhus.

E Harald Haugaard, f. 30. maj 1886, gift 21. maj 1912 med Alma Kristine Mathiasen, født 25. januar 1886, datter af gaardejer Rasmus Mathiasen i Stjær.

Havde fra 1912 til 1923 en gaard paa Venge mark; derefter i 6 aar »Nyminde« paa Skanderborg mark, og købte 1929 »Vester-søgaard« i Aabyhøj, som han drev

til omkring 1945, da gaarden blev udstykket. Bor nu i Aabyhøj.

Børn:

1 Gunnar Peter Haugaard.

1 Gunnar Peter Haugaard, f. 6. maj 1914, gift 8. oktober 1941 med Gerda Struer Nielsen, født 18. oktober 1917, datter af havebrugskonsulent Sofus Nielsen, Kolding. Tog teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet 1940. Siden efteraaret



Anna og Oscar Haugaard, Aarhus

1941 sognepræst i Harridslev og Rakkeby ved Hjørring. Redigeret nærværende slægtsbog.

Børn:

1a Per Haugaard, f. 14. april 1943.

1b Preben Bo Haugaard, f. 30. april 1946.

1c Karen Birgitte Haugaard, f. 24. februar 1956.

F Oscar Haugaard, f. 31 december 1889, død 12. september 1951, gift 17. novbr. 1912 med Anna Sørensen, født 16. december 1887, død 10. september 1951, datter af gaardejer Mikkel Sørensen, Vejlbj ved Aarhus.

Oscar Haugaard var uddannet som mejerist, men drev i de første aar efter sit giftermaal købmandsforretning i Høver. Senere var han ansat hos den kgl. vejer og maaler i Aarhus, og tilsidst i ca. 30 aar incassator ved Aarhus belysningsvæsen.

Oscar Haugaard og hans kone omkom tillige med deres ældste datter ved en tragisk busulykke 1951. De var paa besøg hos datteren, der var gift og bosat i Frederikshavn. En septemberdag med dejligt sensommervejr ville de, mens svigersønnen var paa arbejde, sammen med datteren og hendes lille dreng tage en tur med bybussen ud til anlæget »Møllehuset« udenfor Frederikshavn.

Det har aabenbart været en pludselig bestemmelse, der var foraarsaget af det ualmindelige skønne sensommervejr, for naboerne fortalte senere, at de maatte løbe for at naa bussen, hvad der ikke lignede dem; og desværre naaede de den. Nogle faa hundrede meter før »Møllehuset«, hvor vejen passerer Sæby-Frederikshavn jernbane, blev bussen paakørt af toget ved Bangsbo station. Banens blinklys fungerede rigtigt, men de sidste faa meter før overskæringen hindredes udsigten af en høj hæk (nu er den fjernet!), og chaufføren bemærkede ikke, at toget netop den dag ikke skulle holde.

Efter medrejsendes udsagn havde familien oprindeligt taget plads længere tilbage i bussen, men da den lille dreng stillede sig hen bag chaufføren, besluttede de øvrige sig til at tage plads i nærheden af ham og sad saaledes i ulykkesøjeblikket umiddelbart bag chaufføren. Da toget ikke holdt ved stationen, kørte det frem med ret god fart og ramte bussen netop dér, hvor de sad, og slæbte den med sig ca. 40 meter. Der var flere passagerer i baade toget og bybussen, men alle de andre slap fra det med større eller mindre kvæstelser, dog ingen alvorlige. Anna Haugaard var dræbt paa stedet; Karen Aas udaandede kort efter ankomsten til sygehuset, og Oscar Haugaard, der var meget haardt kvæstet, døde den følgende aften uden at være kommet til bevidsthed, og saaledes ogsaa uden at faa kendskab til den ulykke, der havde ramt hans familie. Den lille dreng var ligeledes haardt kvæstet, men efter at hans tilstand et par dage havde været alvorlig, lykkedes det hospitalet at redde hans liv.

Overalt i Frederikshavn gik flagene omgaende paa halv i anledning af ulykken, der var en af de værste, der har ramt byen, og hvor en hel familie blev udslettet. Ved jordefærden, der foregik fra Lukas kirken i Aarhus, var der bl. a. krans fra Frederikshavn byraad.

Det tog nogen tid at identificere de saarede og omkomne, og imens gik Karen Aas's mand paa skibsværftet og passede sit arbejde. Han hørte her om ulykken, og den tanke slog straks ned i ham, at hans familie jo kunne være taget med paa grund af det fine vejr. Da tiden imidlertid gik, uden at han hørte noget, slog han sig til ro med, at det forhaabentlig alligevel ikke forholdt sig saadan. Da saa politiet senere paa dagen kom for at overbringe ham budskabet, var han straks ved synet af dem klar over, hvad der var sket, men ikke det fulde omfang: at hans kone og svigermor var dræbt, hans lille dreng og svigerfar haardt saaret. G. H.

Ved Oscar Haugaards død skrev et aarhusblad:

Inkassator O. Haugaard havde siden 1917 været ansat ved Aarhus belysningsvæsen, hvor han begyndte som kontorbud. 5 aar senere fik han den betroede post som inkassator, og som han nu havde haft i 29 aar.

Han var af den gamle skole, stabil og pligtopfyldende og stillede store krav til sit eget arbejde. Han var meget afholdt af sine kolleger og overordnede, og de tusinder af hjem, han gennem sit arbejde kom i nær kontakt med, lærte at værdsætte ham som en forstaaende tjenestemand.

Børn:

- 1 Karen Haugaard.
- 2 Elly Haugaard.

- 1 Karen Haugaard, f. 24. maj 1915, død 10. september 1951. Gift 17. november 1944 med Gustav Aas, født i Amerika, søn af handelsmand Johan Aas, Aalborg.

Gustav Aas er elektriker paa Frederikshavns skibsværft.

Børn:

Erik Aas, f. 26. november 1946.

- 2 Elly Haugaard, f. 8. oktober 1916, gift 10. april 1941 med Richard Tue Andersen, f. 6. juni 1914 i Daastrup ved Roskilde, søn af parcellist Carl Christian Tue Andersen. Var politibetjent under krigen og kom med politiet til tysk koncentrationslejr. Nu indehaver af Shell-stationen ved Gartner-auktionen i Aarhus.

Børn:

2a Eva Tue Andersen, f. 3. marts 1946.

2b Grete Tue Andersen, f. 18. december 1949.

2c Steen Tue Andersen, f. 9. februar 1953.

2d Trine Charlotte Tue Andersen, f. 27. april 1957.

- IV Jens Christiansen Haugaard, f. 18. november 1848, død 11. juli 1926. Gift I 19. september 1873 med Mathilde Agathe Nielsen af København, født 11. november 1853, død 27. februar 1883. Gift II 24. april 1891 med Karen Olsen af København, født 3. februar 1869, død 23. juli 1916.

Jens Haugaard blev udlært som kunstdrejer i Aarhus. Hans svendestykke, der blev antaget med »rosende omtale«, bestod i en lang pipe i meget smuk udførelse, som endnu er i familiens eje. Efter aflagt svendeprove i Aarhus kom Jens Haugaard til København som svend, men etablerede kort efter, i 1873, sin egen kunstdrejerforretning; senere blev forretningen udvidet til tillige at omfatte cigarforretning.

Jens Haugaard var meget selskabeligt anlagt; i den gamle slægtsbog, side 118, hvor han er med paa et gruppebillede, er han omtalt som »den for sine selskabelige talenter velkendte drejermester Jens Haugaard fra Bjertrup«. Han elskede at se glade mennesker om sig, forstod at sprede glæde for sine omgivelser, men selv var han den gladeste af dem alle; hvor han kom frem, fulgte humør og glæde i hans fodspor. Derfor var hans besøg hos familien i Jylland ogsaa imødeset med forventning om nogle festlige dage sammen med et glad familiemedlem.

Men desværre blev den glade mand ramt af en øjensygdom, der tilsidst gjorde ham helt blind; allerede i 32 aars alderen mistede han synet paa det ene øje som følge af en øjenoperation, og de sidste 10 aar, han levede, var han fuldstændig blind; men sygdom og modgang formaade ikke at berøve den livsglade mand det lyse syn og det glade sind, i hvert fald ikke udadtil.

I mange aar var han medlem af en sangforening, hvor han aldrig svigtede den ugentlige sangaften, og sangen har sikkert hjulpet ham igennem mange mørke stunder, for han blev ikke skaanet for sorger. Kort tid efter, at han var blevet blind paa det ene øje, mistede han sin første kone; og i aarene omkring hans anden kones død mistede han fuldstændig synet. Det var heller ikke let at drive forretning, naar han var henvist til at føle forskel

paa de enkelte pengestykker, og ikke kunne se dem, for »menneskenes børn er jo nu engang ikke saa gode, som de skulle være«.

1905 blev han tilkendt et rejsestipendium fra haandværkerforeningen til en rejse til Paris, hvor han boede hos sin søn, som den gang opholdt sig i Paris. Denne rejse var en umaadelig oplevelse for en mand, der trods daarlige syn mødte livet med »aabne øjne« og vaagent sind. Efter hjemkomsten kunne han med sin levende fortællekunst berette derom paa en saadan maade, at børnene kunne sige: vi har været i Paris.

P. N. ved G. H.

Børn i I ægteskab:

- A Anna Kirstine Haugaard.
- B Rudolfine Johanne Haugaard.
- C Christian Laurits Haugaard.

Børn i II ægteskab:

- D Ebba Haugaard.
- E Paula Haugaard.
- F Merry Haugaard.
- G Svend Aage Haugaard.

- A Anna Kristine Haugaard, f. 13. september 1874, død 18. juli 1929. Ugift.

Anna Haugaard havde i flere aar drevet kaffeforretning i København, men afstod den kort tid før sin død. Anna Haugaard var meget interesseret i slægten og var med til at arrangere slægtssammenkomsten i København 1927. Senere var hun virksom ved forskellige smaa sammenkomster mellem slægtsmedlemmer, der havde »opdaget« hinanden efter slægtsbogens udgivelse. Hendes død betød derfor ikke alene et savn indenfor familien, men ogsaa indenfor slægtskredsen i København.

- B Rudolfine Johanne Haugaard, f. 11. april 1876, død 25. november 1926. Ugift. Damskrædderinde i København.



Anna Haugaard, København
og søsteren Merry



Rudolfine Haugaard,
København



Svend Neertoft



Paula Neertoft, f. Haugaard

- C Christian Laurits Haugaard, f. 1. august 1879, gift 1908 med Camilla Jensen. Udvandrede til Amerika, hvor han er metaltrykker.

Børn:

1 Edith Haugaard.

- 1 Edith Haugaard, f. 1. august 1912 i Amerika, gift 8. november 1941 med Norman Page Smith, f. 26. september 1904. Edith Haugaard er musikkonservatorieuddannet i Boston. Norman Page Smith er ingeniør.

Børn:

1a Norman Page Smith, f. 20. marts 1943.

1b Greenleaf Haugaard Smith, f. 10. februar 1945.

- D Ebba Haugaard, f. 5. oktober 1891. Ugift. Skrædderinde i København.

- E Paula Haugaard, f. 9. januar 1893, gift 8. november 1914 med Svend Neertoft, f. 23. marts 1890, død 29. april 1948. Svend Neertoft var overofficiant i København, dog i Aarhus 1931—45.

Børn:

1 Knud Neertoft.

- 1 Knud Neertoft, f. 7. november 1915, gift 13. august 1938 med kontorist Erna Bruun, født i København 9. januar 1915, datter af maskinarbejder Arthur Bruun. Knud Neertoft er uddannet ved manufakturfaget og driver nu selv forretning i København.

Børn:

1a Helle Neertoft, f. 14. januar 1947.

F Merry Haugaard, f. 11. november 1894, gift 16. januar 1916 med damekonfektionsfabrikant i Københ. Harald Hansen, f. i København 1. december 1887, død 5. decbr. 1954.

Børn:

1 Erik Hansen.



Merry og Harald Hansen, København

1 Erik Hautorp (navneforandring fra Hansen), født 8. juni 1921, gift 10. august 1946 med Grete Kappelgaard Mikkelsen. Erik Hautorp, var først dyrlæge i Vordingborg, og er nu overdyrlæge i Rudkøbing.

Børn:

1a Kirsten Hautorp, f. 10. december 1948.

1b Jørgen Hautorp, f. 15. juni 1954.

G Svend Aage Haugaard, f. 3. november 1901, gift I 30. november 1924 med Emma Jensen, f. 11. marts 1905. Gift II 22. februar 1931 med Edith Cederholm, datter af vinhandler Oskar Cederholm, København. Svend Aage Haugaard er forsikringsinspektør i København. — Ingen børn.



Anna og Claus Andersen, Aarhus, med deres 3 døtre

V Ane Johanne Christiansen Haugegaard, f. 26. december 1850, død 4. januar 1873. Gift maj 1870 med gaardejer Thomas Rasmus Gall i Fruering. Rasmus Gall giftede sig senere med Ane Kathrine Ditlevsen af Fruering. (Se Ditlevsen-grenen I).

Børn:

A Anna Kirstine Ellen Gall.

A Anna Kirstine Ellen Gall, født 27. december 1872, gift 13. juni 1893 med Claus Andersen, f. 7. januar 1870, søn af Lorents Andersen, Follerup ved Fredericia, død 5. august 1958. Claus Andersen havde i nogle aar ølhandel i Skanderborg. Derefter postbud i Aarhus.

I anledning af Anna og Claus Andersens krondiamantbryllup skrev Aarhus Stiftstidende 12. juni 1958:

Der var holdbarhed i baade ægteskab og tøj i gamle dage. Fhv. postbud Claus Andersen og hustru har i morgen krondiamantbryllup og kan se tilbage paa 65 aars lykkeligt harmonisk ægteskab. Den 86-aarige krondiamantbrud vil paa festdagen være iført sin brudekjole — den har holdt ligesaa godt som ægteskabet.

Inden brylluppet i Fruering kirke for 65 aar siden, fik hun kjolen syet hos en onkel, der var manufakturhandler og bankdirektør i Odder, og hun har baaret den ved sit sølvbryllup, guldbryllup og diamantbryllup.

Alle disse fester er blevet holdt i hendes barndomshjem i Fruering, der stadig er i slægtens eje. Saa sent som ved diamantbrylluppet for fem aar siden kunne ægteparret feste med familie og venner til kl. 5 om morgenen.

Ved krondiamantbrylluppet maa brudevalsen opgives. Claus Andersen, der er 88 aar, og var postbud i Aarhus fra 1900 til 1936, har det sidste halve aar været svagelig, saa 65 aars bryllupsdagen holdes i hjemmet i Marstrandsgade, hvor ægtefællerne har boet i 56 aar, og med deres døtre og svigersønner som eneste gæster.

Børn:

1 Anna Rasmine Johanne Andersen.

2 Anna Kathrine Edith Andersen.

3 Nancy Andersen.

1 Anna Rasmine Johanne Andersen, f. 30. januar 1895, gift 4. juni 1921 med Peter Mosegaard, f. 17. oktober 1887, søn af karetmager Christian Pedersen Mosegaard, Brørup. Peter Mosegaard er malermester i Aarhus, og A. R. J. A. er damefrisørinde.

Børn:

1a Christian Mosegaard.

1a Christian Mosegaard, f. 4. oktober 1930. Konstruktør under Grønlands Departement i København. Gift 20. dec. 1958 med Mona Margolis, f. 15. december 1922, datter af afdøde grosserer Margolis, København, og hustru Karen.

2 Anna Kathrine Edith Andersen, f. 15. januar 1898, gift 13. maj 1926 med montør Otto Pedersen, f. 30. september 1899, søn af vognmand Anton Pedersen i Aarhus. Otto Pedersen er montør i København.

Ingen børn.

3 Nancy Andersen, f. 26. oktober 1899, gift 15. januar 1922 med Johannes Jørgensen, f. 7. december 1895, søn af værk-

fører Rasmus Jørgensen, Aarhus. Johannes Jørgensen er ansat ved Aarhus skattevæsen.

Børn:

3a Ib Jørgensen.

3b Inge Jørgensen.



Margrethe og Thyge Pedersen, Storring

- 3a Ib Jørgensen, f. 21. juni 1925, gift 15. januar 1953 med Kirsten Agnete Ove, f. 1. februar 1928, datter af forpagter G. Ove, »Margaard«, Fyn.

Ib Jørgensen er kaptajnløjtnant.

Børn:

3a1 Jens Gall Jørgensen, f. 20. april 1954.

3a2 Anne Gall Jørgensen, f. 21. august 1957.

- 3b Inge Jørgensen, f. 18. juli 1930, gift 26. oktober 1955 med Ahmet Hüsammettin İlhan Uygur, f. 21. januar 1926 i Üsküdar, Istanbul, Tyrkiet, søn af Ali Esref Uygur. Inge Jørgensen er uddannet børnehavelærerinde og A. H. I. U. er elektroingenør i Tyrkiet.

Ingen børn.

- VI Margrethe Christiansen Haugaard, f. 16. juni 1855, død 29. januar 1940. Gift 3. juli 1880 med Thyge Steffen Pedersen af Tebstrup, født 28. juli 1856, død 3. juni 1936.

Thyge Pedersen har været gaardejer i Linaa, Stjær, Storring og Lille-ring. Paa deres ældre dage boede de i Storring i flere aar, men flyttede tilsidst til datteren, Kirstine Bjerregaard i Dyngby, hvor de begge døde.

En svigerdatter giver følgende skildring af dem:

Thyge Pedersen var en meget dygtig landmand, og Margrethe Pedersen var en god og blid kvinde. Der blev ført et arbejdsomt og nøjsomt liv i hjemmet, og de syv børn hjalp alle til — og var glade for deres hjem. Desværre blev Margrethe Pedersen blind de sidste aar af sin levetid, men var altid i godt humør, glad og taknemmelig. Hun nød at høre sang, musik og gudstjeneste i radioen; hun kedede sig vist aldrig. A. R.

Ovenstaaende falder godt i traad med, at Aarhus Amtstidende ved Thyge Pedersens død karakteriserede ham som en mand, der alle dage havde været en flittig og stræbsom landmand.

Børn:

A Kristian Haugaard Pedersen.

B Peder Pedersen (Rude, se VIII A).

C Maren Pedersen.

D Kirstine Pedersen.

E Johannes Pedersen.

F Martinus Pedersen

G Edle Haugaard Pedersen.

H Frederik Pedersen.

A Kristian Haugaard Pedersen, f. 23. december 1880, død 1. maj 1936. Gift I 17. november 1905 med Annine Karoline Andersen, f. 20. september 1880, død 21. juni 1922, datter af murer Søren Peter Andersen, Viby. Gift II 1928 med Olivia Jacobsen fra Brabrand.



□ Annine og Kristian Haugaard Pedersen, Viby

Kristian Haugaard Pedersen var gaardejer paa Viby mark, »Skovlundgaard«.

Børn i I ægteskab:

- 1 Theodor Haugaard Pedersen.
- 2 Anton Haugaard Pedersen.
- 3 Peter Haugaard Pedersen.
- 4 Margrethe Haugaard Pedersen.
- 5 Astrid Haugaard Pedersen
- 6 Edle Haugaard Pedersen.
- 7 Ingrid Haugaard Pedersen.
- 8 Else Marie Haugaard Pedersen.

Børn i II ægteskab:

- 9 Georg Haugaard Pedersen.
- 10 Anna Haugaard Pedersen.
- 11 Elinor Haugaard Pedersen.
- 12 Viola Haugaard Pedersen.
- 13 Viktor Haugaard Pedersen.

- 1 Theodor Haugaard Pedersen, f. 20. juli 1907, gift I 30. maj 1938 med Gerda Frederikke Jensen, f. 10. januar 1919, datter af produkthandler V. Jensen, Vildbjerg. Gift II 13. juli 1946 med Rosa Jakobsen, f. 22. august 1919, datter af arbejdsmand Martin Jakobsen, Brabrand. Theodor Haugaard Pedersen er gartner i Viby.

Børn i I ægteskab:

- 1a Annie Haugaard Pedersen.
- 1b Christian Haugaard Pedersen, f. 29. november 1941.

Børn i II ægteskab:

- 1c Inga Haugaard Pedersen, f. 30. maj 1947.
- 1d Leif Haugaard Pedersen, f. 30. maj 1950.

- 1a Annie Haugaard Pedersen, f. 13. januar 1939, gift 20. juli 1957 med Kurt Gissing Sørensen, f. 28. marts 1937 i Viby, søn af arbejdsmand Hans Gissing Sørensen og hustru Marie, Aarhus Flydedok.

Børn:

- 1a1 Tony Haugaard Sørensen, f. 16. februar 1958.
- 2 Anton Haugaard Pedersen, f. 30. november 1908, gift I Anna Greve. Gift II 20. februar 1950 med Rigmor Jacobsen, f. 4. august 1924, datter af arbejdsmand Jacobsen, Brabrand. Har vognmandsforretning i Viby.
Børn i I ægteskab:
2a Keld Haugaard Pedersen, f. 24. september 1938.
2b Jørgen Haugaard Pedersen, f. 26. juli 1942.
Børn i II ægteskab:
2c Bente Haugaard Pedersen, f. 15. januar 1951.
- 3 Peder Haugaard Pedersen, f. 8. december 1910, gift 15. oktober 1953 med Mary Pedersen, f. 8. januar 1914, datter af togfører Søren Pedersen, Aarhus. Peder Haugaard Pedersen er fabriksarbejder i Aarhus. — Ingen børn.
- 4 Margrethe Haugaard Pedersen, f. 8. marts 1912, gift 5. november 1938 med klejnsmed i København Karl Egon Madsen, f. 9. september 1915 i København.
Børn:
4a Birthe Kirsten Haugaard Christensen, f. 24. januar 1934.
4b Ib Haugaard Madsen, f. 24. juni 1942.
- 5 Astrid Haugaard Pedersen, f. 12. februar 1914, gift 2. oktober 1948 med gartner i Viby Carl Valdemar Pedersen, f. 21. marts 1898. — Ingen børn.
- 6 Edle Haugaard Pedersen, f. 8. juli 1915, gift med maskinarbejder i Aarhus Anders Thomsen, søn af lagerarbejder Anthon Thomsen, Aarhus.
Børn:
6a Jette Thomsen.
- 7 Ingrid Haugaard Pedersen, f. 27. november 1919. Husbestyrerinde i Grenaa.
Børn:
7a Birger Haugaard Pedersen, f. 1. januar 1942.
- 8 Else Marie Haugaard Pedersen, f. 6. november 1921, gift 9. februar 1941 med Børge Jacobsen, f. 26. juni 1920, søn af Anton Christian Jacobsen, Aarhus. Børge Jacobsen er skiltemaler og bor i Brønds Odde ved Vejle.
Børn:
8a Birthe Jacobsen, f. 9. juni 1941.
8b Thorkil Anton Jacobsen, f. 27. november 1944.
8c Gunna Jacobsen, f. 22. juni 1948.
8d Arne Bo Jacobsen, f. 26. januar 1951.
- 9 Georg Haugaard Pedersen, f. 24. juli 1927, gift 18. august 1951 med Julia Larsen, f. 29. juni 1932. Maler i Kasted ved Aarhus.



Maren Andersen f. Pedersen



Slagtermester Marius Andersen, Stilling

Børn:

9a Preben Haugaard Pedersen, f. 23. juni 1952.

9b Hanna Haugaard Pedersen, f. 19. juli 1953.

10 Anna Haugaard Pedersen, f. 11. marts 1929, gift 14. marts 1950 med maskinarbejder i Frederikshavn Kaj P r y e s J ø r g e n s e n, søn af fiskeskipper Jørgensen, Frederikshavn.
Ingen børn.

11 Elinor Haugaard Pedersen, f. 3. juni 1930, gift 30. april 1950 med maler i Aalborg T a g e A n d e r s e n, søn af muremester Andersen, Aalborg.

Børn:

11a Vibeke Andersen, f. 3. oktober 1950.

12 Viola Haugaard Pedersen, f. 18. august 1931, gift 19. november 1952 med møbelsnedker i Grenaa B r i a n K r o g J e n s e n, søn af væver Jensen, Grenaa.

Børn:

12a Lillian Krog Jensen, f. 23. marts 1952.

13 Viktor Haugaard Pedersen, f. 18. januar 1933. Ugift. Ingeniør.

C Maren Pedersen, f. 25. januar 1883, død 29. december 1943. Gift 10. november 1905 med M a r i u s A n d e r s e n, f. 22. november 1878, død 18. oktober 1937, søn af kommissionær Peder Andersen, Stilling. Marius Andersen var slagtermester i Stilling fra 1923. Før den tid gardmand i Stjær.

Ved Marius Andersens død skrev Aarhus Amtstidende bl. a.:
Slagtermester Marius Andersen, Stilling, er efter længere tids sygdom

død, og byen har dermed mistet en brav og stræbsom borger. Slagtermester Andersen var i sin tid gaardmand i Stjær. For ca. 14 aar siden købte han forretningen i Stilling, som han i de senere aar ved 2 dygtige sønners hjælp oparbejdede til en efter byens forhold anseelig størrelse. Sygdom tvang de senere aar den flittige mand til uvirksomhed, men han bar sin skæbne med taalmodighed.

Ved Maren Andersens død skrev samme blad:

En ualmindelig dygtig og hjælpsom kvinde, fru slagtermester Andersen, Stilling, er død paa Skanderborg Amtssygehus af en galdestenslidelse i en alder af 58 aar.

Fru Andersen har sammen med sin mand, der døde i samme alder for 6 aar siden, og sine 2 sønner i mange aar drevet forretning i Stilling. Ægteparret var blandt de gode gamle Stilling-folk, som byens og omegnens beboere saa op til for deres retsindige og retskafne færd. Fru Andersen var en sjælden god moder for sine børn, og hendes mange venner i Stilling og andre steder vil med vemod modtage budskabet om hendes død.

Børn:

- 1 Clara Andersen.
- 2 Dagny Andersen.
- 3 Verner Andersen.
- 4 Harry Andersen.
- 5 Henning Haugaard Andersen.

- 1 Clara Andersen, f. 18. maj 1907, gift 21. juli 1935 med Henrik Viborg, søn af lærer Viborg, Voldsted ved Aalborg. Henrik Viborg er købmand i Odder.

Børn:

- 1a Ilse Viborg, f. 10. april 1937.
- 1b Holger Viborg, f. 2. maj 1943.

- 2 Dagny Andersen, f. 26. september 1908, gift 22. marts 1936 med Niels Stokholm, f. 19. november 1906 i Estvad pr. Rønbjerg, søn af gaardejer Morten Stokholm. Niels Stokholm er autolakerermester i Slagelse.

Børn:

- 2a Preben Stokholm, f. 25. december 1936.
- 2b Steen Stokholm, f. 7. juni 1939.

- 3 Verner Andersen, f. 6. november 1909, gift 10. april 1941 med Tekla J. C. Andersen, f. 26 april 1909 i Fredericia, datter af lokomotivfører N. M. Ladeby. Verner Andersen er forpagter af servicestation i Fredericia.

Børn:

- 3a Peter Ladeby Andersen, f. 9. august 1946.

- 4 Harry Andersen, f. 24. januar 1912, gift 23. maj 1949 med Gyda Rohde, f. 2. januar 1927, datter af smed Rohde, Sorring. Harry Andersen overtog 1941 forældrenes slagterforretning i Stilling og har senere udvidet den med kød- og pølsefabrik.

Børn:

- 4a Ib Rohde Andersen, f. 6. september 1950.
- 4b Stig Rohde Andersen, f. 23. marts 1954.

- 5 Henning Haugaard Andersen, f. 6. oktober 1915, gift 4. april 1943 med Ella Andersen, f. 15. maj 1920, datter af



Kirstine Bjerregaard f. Pedersen



Laurids Bjerregaard

enkefru Marie Rasmussen, Aabyhøj. Har været slagtermester i Skanderborg siden 1943.

Børn:

5a Erik Haugaard Andersen, f. 11. september 1946.

D Kirstine Pedersen, f. 28. november 1887, død 13. juni 1954. Gift september 1917 med Laurids Bjerregaard af Randlev, f. 2. maj 1881. Laurids Bjerregaard havde i mange aar en gaard i Dyngby ved Odder, men solgte den i 1953 og flyttede til Odder, hvor Kirstine Bjerregaard døde aaret efter. Laurids Bjerregaard er nu opsynsmand ved Odder musæum.

Børn:

- 1 Harald Bjerregaard.
- 2 Agnethe Bjerregaard.
- 3 Johannes Bjerregaard.

1 Harald Bjerregaard, f. 1917. Ugift. Arbejder paa et gartneri i Odder.

2 Agnethe Bjerregaard, f. 1919, gift 1951 med Erik Balzersen, søn af maskinarbejder Balzersen, Viby. Erik Balzersen er maskinarbejder paa Frichs fabrikker i Aabyhøj.

Ingen børn.

3 Johannes Bjerregaard, f. 1923. Ugift. Bor i Højbjerg ved Aarhus og er maskinarbejder paa Aarhus Oliemølle.

E Johannes Pedersen, f. 18. november 1889, gift 1. december 1922 med Sine Jensen, datter af gaardejer P. Jensen, Hosbjerg ved Silkeborg. Johannes Pedersen havde en gaard i Stjær fra

1921 til 1945; købte derefter en gaard i Haarby, som sønnen Egon fik i forpagtning 1955. Bor i Haarby.

Børn:

- 1 Edith Haugaard Pedersen.
- 2 Egon Haugaard Pedersen.

- 1 Edith Haugaard Pedersen, f. 6. oktober 1923, gift 5. marts 1944 med Viggo Laursen, f. 1. marts 1922, søn af bagermester Søren Laursen, Stjær. Viggo Laursen er bagermester i Alderslyst ved Silkeborg.

Børn:

- 1a John Haugaard Laursen, f. 8. juni 1947.
- 1b Annie Haugaard Laursen, f. 28. marts 1952.

- 2 Egon Haugaard Pedersen, f. 13. juli 1927, gift 1. november 1953 med Jytte Rasmussen, f. 20. december 1931, datter af Kristian Rasmussen, Klarup ved Aalborg. Overtog sin fars gaard i Haarby i forpagtning i 1955.

Børn:

- 2a Keld Haugaard Pedersen, f. 27. september 1954.
- 2b Bente Haugaard Pedersen, f. 4. marts 1957.

- F Martinus Pedersen, f. 15. november 1890, gift 8. maj 1918 med Mary Petersen, f. 31. august 1891, datter af maskinmester Peter Petersen, København. Martinus Pedersen har i en arrække haft møbelforretning i København. — Ingen børn.

- G Edle Haugaard Pedersen, f. 5. december 1892, gift 19. december 1917 med Peter Gammelgaard, f. 1. juni 1890, søn af Jens Christian Gammelgaard, Herskind. Peter Gammelgaard var gaardejer i Skovby 1917—27; købte derefter »Horsegaard« i Galten, der er hans slægtsgaard, men som i mellemtiden havde været paa fremmede hænder. 1955 overtog sønnen, Tage Gammelgaard, »Horsegaard« i forpagtning, og Peter Gammelgaard købte »Præstdam« i Galten.

Børn:

- 1 Anna Margrethe Gammelgaard.
- 2 Gerda Marie Gammelgaard.
- 3 Jens Kristian Gammelgaard.
- 4 Tage Gammelgaard.

- 1 Anna Margrethe Gammelgaard, f. 11. juni 1919, gift 18. juli 1942 med Kristian Holm, f. 14. juli 1904, søn af gaardejer Michael Holm, Fladstrup ved Langaa. Kristian Holm ejer »Lerbjerggaard« ved Langaa.

Børn:

- 1a Michael Holm, f. 17. juli 1944.
- 1b Edel Holm, f. 17. februar 1947.
- 1c Merete Holm, f. 7. juni 1950.

- 2 Gerda Marie Gammelgaard, f. 6. april 1922, gift 28. december 1944 med mekaniker Arne Bundgaard Jensen, f. 19. juli 1919, søn af gaardejer Ingvar Jensen, Framlev.

Børn:

2a Hans Bundgaard Jensen, f. 28. marts 1946.

2b Ingvar Bundgaard Jensen, f. 10. juli 1949.

- 3 Jens Christian Gammelgaard, f. 9. november 1924, gift 28. december 1947 med Ellen Ovesen, f. 19. juli 1924, datter af gaardejer Ove Peter Ovesen, Bogense. Jens Christian Gammelgaard har købmandsforretning i Ormslev.

Børn:

3a Per Gammelgaard, f. 28. juli 1948.

- 4 Tage Gammelgaard, f. 28. september 1929, gift 28. maj 1955 med Bodil Birk, datter af gaardejer Holger Birk, Galten. Tage Gammelgaard overtog ved sit giftermål fødegaarden »Horsegaard« i Galten i forpagtning. — Ingen børn.

- H Frederik Pedersen, f. 15. januar 1897, gift 22. november 1922 med Dagmar Andersen af Edslev, født 28. februar 1898, datter af gaardejer Søren Andersen. Frederik Pedersen havde en gaard i Stjør til 1927; i Lillering 1927—32; derefter i Skovsrod pr. Laven. I 1956 afstod han gaarden til sønnen, og har nu en ejendom paa Stjør mark.

Børn:

1 Anna Margrethe Pedersen.

2 Søren Steffen Pedersen.

- 1 Anna Margrethe Pedersen, f. 5. maj 1923, gift 21. maj 1950 med slagteriarbejder i Hobro Niels Peter Sørensen, f. 5. januar 1923, søn af fhv. gaardejer Jens Sørensen, Hobro.

Børn:

1a Birthe Sørensen, f. 22. juli 1951.

- 2 Søren Steffen Pedersen, f. 11. februar 1930, gift 18. marts 1956 med Lis Beck, f. 18. juli 1937, datter af Niels Beck, Haarup ved Silkeborg. Overtog Søren Steffen Pedersens hjem i Skovsrod pr. Laven 1956.

- VII Kirstine Christiansen Haugaard, f. 20. november 1856, død 6. september 1926. Gift 11. marts 1881 med Frands Rasmussen, f. 16. oktober 1848 i Aarslev, søn af gaardmand Rasmus Knudsen, Skibby, død 10 februar 1932.

Frands Rasmussen drev »Skovby Møllegaard« til 1913, da sønnen Rasmus Due overtog den, og boede de sidste aar i Galten. Frands Rasmussen og hjemmet i Skovby var stærkt knyttet til Bering valgmenighed.

Ved Frands Rasmussens 80 aars fødselsdag skrev Aarhus Amtstidende bl. a.:

Frands Rasmussen eller »Frands Mølleren«, som han ogsaa blev kaldt, var møllejer, medens »Møllen« endnu var i sin glansperiode, og han havde ord for, at han betjente sine kunder godt. Han var i længere tid medlem af sogneraadet, ligesom han ogsaa tog livlig del i det aandelige arbejde paa egnen. Han var i sin tid med til at støtte Klank højskole efter forstander Aaes død. Han er endnu rask og rørig, selvom han ikke bevæger

sig slet saa livligt som han før har gjort og er svært optaget af de aandelige og politiske begivenheder, som foregaar.

Ved Frands Rasmussens død skrev samme blad bl. a.:

Frands Rasmussen købte Skovby Møllegaard 1881 og drev den med stor dygtighed. Han var en af de første paa egnen, der drev roeavl i større stil og var tillige en udmærket kvægopdrætter. Han blev tidligt medlem af sogneraadet og havde sæde i bestyrelsen for forskellige landøkonomiske foreninger. Han tog livligt del i det aandelige liv paa egnen. Han og hans for nogle aar siden afdøde hustru, Kirstine Haugaard, opdrog en stor børneflokk, hvoraf en er død og en anden bosat i U.S.A. Det var altid en fryd at komme i det gæstfri hjem.

Børn:

- A Kirstine Frandsdatter Due
- B Rasmus Frandsen Due.
- C Kristian Haugaard Frandsen Due.
- D Anne Due.
- E Johanne Due
- F Svend Due
- G Marie Due.
- H Jenny Due.
- I Margrethe Due.
- J Aage Due.
- K Martha Due
- L Thora Due.

- A Kirstine Frandsdatter Due, f. 16. december 1881, død 25. juni 1938. Gift 14. april 1904 med enkemand Ole Hegelund, f. 25. september 1873 i Salling, død 22. december 1937. Ole Hegelund ejede flere gaarde paa Aarhusegnen; sidst »Ludvigsholm« ved Harlev. Ole Hegelund var medlem af bestyrelsen for landbosparekassen i Aarhus og beklædte en lang række tillidshverv indenfor landbrugets organisationer.

Stedbørn:

- Jens Hegelund.
- Aksel Hegelund.
- Ane Marie Hegelund.

Børn:

- 1 Arne Hegelund.
- 2 Asger Hegelund.
- 3 Johanne Hegelund.

- 1 Arne Hegelund, f. 5. februar 1905, gift 30. maj 1930 med Meta Kirstine Jensen, f. 14. april 1908, datter af gaardejer Jens Thomsen Jensen, »Næshøjgaard«, Framlev.

Arne Hegelund ejer »Stilling Østergaard« og har siden 1938 været sognefoged i Stilling. Beklæder flere tillidshverv indenfor landboforeningen.



Kirstine og Ole Hegelund, »Ludvigsholm«

Børn:

- 1a Frands Hegelund, f. 25. marts 1934.
- 1b Karen Margrethe Hegelund, f. 18 februar 1937.
- 1c Thomas Ole Hegelund, f. 10. november 1942.

- 2 Asger Hegelund, f. 29. december 1905, gift 8. november 1935 med Maggi Elisabeth Nymark, f. 18. november 1912, datter af tømremester Karl Nymark, Højbjerg ved Aarhus. Asger Hegelund har haft flere større gaarde paa Aarhussegnen; købte 1956 en gaard paa Løgstøregnen, og har nu Hinnerup kro.

Børn:

- 2a Ruth Nymark Hegelund, f. 30. marts 1936.
- 2b Karl Ole Nymark Hegelund, f. 16. januar 1940.
- 2c Ib Nymark Hegelund, f. 23. marts 1943.
- 2d Ragnar Nymark Hegelund, f. 23. januar 1951.

- 3 Johanne Hegelund, f. 5. januar 1907, gift 9. maj 1930 med Tage Midtgaard, f. 30. oktober 1904, søn af gaardejer Holger Midtgaard, Bramdrup Nygaard ved Kolding. Tage Midtgaard overtog sit fødehjem, Bramdrup Nygaard. Har været sognefoged i Ødis-Bramdrup siden 1943. Tage Midtgaard blev, som følge af sin deltagelse i modstandsbevægelsen, arresteret af Gestapo og sad som fange i Frøslevlejren fra 18. marts 1945 til befrielsen 5. maj samme aar.

Børn:

- 3a Jørgen Midtgaard.
- 3b Kirsten Hegelund Midtgaard, f. 29. juli 1941.
- 3c Ole Hegelund Midtgaard, f. 26. marts 1945.

- 3a Jørgen Midtgaard, f. 29. januar 1932, gift 1. december 1956 med Kristine Jørgensen, f. i Vodstrup 22. januar 1932. Har en ejendom i Bramdrup og hjælper samtidig forældrene med driften af Bramdrup Nygaard.

Børn:

- 3a1 Karen Johanne Midtgaard, f. 8. november 1957.

- B Rasmus Frandsen Due, f. 19. december 1882, gift 12. august 1911 med Helene Marie Kristensen af Galten, f. 3. januar 1890, datter af Niels Kristensen. Overtog fødegaarden »Skovby Møllegaard« 1913 og drev den indtil 1940. Har siden boet forskellige steder; nu i Knebel paa Mols.

Børn:

- 1 Frands Due.
- 2 Aase Due.
- 3 Anne Kirstine Due.
- 4 Karen Johanne Due.

- 1 Frands Due, f. 15. januar 1912, gift med Kristine Thorup, f. 29. april 1913 i Klelund ved Holsted, datter af skovfoged Thorup. Frands Due er konsulent ved Jydsk Markfrøkontor i Randers.

Børn:

- 1a Rasmus Frandsen Due, f. 24. november 1939.
- 1b Knud Erik Due, f. 27. november 1940.
- 1c Karl Jørgen Due, f. 16. maj 1942.
- 1d Niels Kristian Due, f. 22. april 1945.

- 2 Aase Due, f. 14. marts 1913, gift med gaardejer Niels Kjeldsen, »Toftlund«, Tirstrup, f. 28. august 1911, søn af gaardejer Jens Kjeldsen, »Toftlund«, Tirstrup.

Børn:

- 2a Birgitte Due Kjeldsen, f. 5. marts 1944.
- 2b Kirsten Due Kjeldsen, f. 24. februar 1952.
- 2c Elisabeth Due Kjelsen, f. 20. oktober 1953.

- 3 Anna Kirstine Due, f. 23. november 1914, gift med salgschef i Kolding Lave Bramsen, f. 13. februar 1913. Anne Kirstine Due er uddannet skønhedsekspert og har salon i Kolding.

Børn:

- 3a Jette Due Bramsen, f. 10. juli 1937. Student.
- 3b Lone Due Bramsen, f. 7. februar 1950.

- 4 Karen Johanne Due, f. 20. december 1918, gift med vognmand i Stabrand Holger Rasmussen, f. 16. april 1920, søn af gaardejer K. P. Rasmussen, Nøruplund. — Ingen børn.

- C Kristian Haugaard Frandsen Due, f. 2. juli 1884, død 27. juli 1925. Gift 17. december 1920 med Ella Johansen fra Upsala i Sverrig, f. 30. marts 1894. Kristian Due var kunstmaler og restaurator ved Nationalmuseet.



Kristian Due



Ella Due f. Johansen

Ella Johansen tog folkeskolelærerindeeksamen i Falun 1915 og har efter mandens død virket som lærerinde i Sverrig, siden 1942 i Huskvarna. Forfatterinde; har udgivet: »Levande dått«, »Ungdom på väg« og »Triumfkrucifixet«. Medlem af det stedlige menighedsraad. Bestyrelsesmedlem i foreningen »Norden«s Huskvarna-afdeling m. m.

Børn:

- 1 Else Margareta Due.
- 2 Maja-Stina Due.
- 3 Frands Kristian Due.

- 1 Else Margareta Due, f. 16. oktober 1921. Ugift. Folkeskolelærerindeeksamen i Stockholm 1943. Folkeskolelærerinde i Karlskoga, Sverrig. Bestyrelsesmedlem i Karlskogaafdelingen af foreningen »Norden«.
- 2 Maja-Stina Due, f. 18. september 1923, gift 10. juli 1952 med läroverksadjunkt Kjell Rönnelid, f. 16. december 1921 i Sverrig. Maja-Stina Due er fil. mag. og selv läroverksadjunkt; bor i Hedamora i Sverrig. Har en sommer været svensk lærerinde ved Grundtvigs højskole ved Hillerød.

Børn:

- 2a Johan Kristian Due Rönnelid, f. 18. juli 1955.
- 2b Asa Maria Rönnelid, f. 23. februar 1958.

- 3 Frands Kristian Due, f. 23. juli 1925, gift 30. juni 1951 med bibliotekar Barbro Visén, f. 11. december 1925, datter af forstmästare Visén, Boxholm, Sverrig. Frands Kristian Due er kunstner. Studentereksamen 1946. Gennemgaaet Kunstfagskolen og Kunstakademiet i Stockholm. Har haft en kunstudstilling i Uppsala, som paakaldte opmærksomhed. Deltaget i fællesudstillinger i Stockholm, Östersund og New York. Er repræsenteret med flere værker paa museet i Stockholm og New York samt i kong Gustav d. 6. Adolfs samlinger.

Børn:

- 3a Karin Elisabeth Due, f. 16. juli 1953.

- 3b Martin Kristian Due, f. 5. september 1955.

- 3c Jørgen Vilhelm Due, f. 25 december 1956.

- D Anna Due, f. 20. august 1885. Ugift. Var i en lang aarrække kokkepige paa Hansted hospital, og har nu siden 1946 haft ophold paa hospitalet.



Johanne og Jens Andersen, Onsager

- E Johanne Due, f. 22. marts 1887, gift 9. maj 1918 med Jens Andersen,

f. 5. oktober 1878, søn af gaardejer Hans Andersen, Tolstrup ved Ringsted, død 13. juni 1954. Jens Andersen omtales i anledning af sin død i »Roskilde Dagblad« bl. a. som en mand, der var kendt og agtet paa egnen, og som bl. a. havde haft sæde i sogneraadet.

Overtog 1910 halvdelen af Jens Andersens slægtsgaard, »Højvang« i Onsager ved Lejre. Jens Andersen er broder til Kristen Andersen, se nedenfor under G. 1948 blev gaarden afstaaet til Kirsten og Hans Aamand Sørensen, se G1, og Johanne Andersen bor nu i Ousted ved Roskilde.

Ingen børn.

F Svend Due, f. 1. oktober 1888, gift 30. oktober 1919 med Johanne Pedersen af Mundelstrup, f. 27. juni 1893, datter af gaardejer Søren Pedersen. Svend Due opholdt sig i Amerika 1920—23; havde derefter gaarden »Toustruplund« til 1927, da han paany rejste til Amerika, hvor han nu har en farm i Tyler, Minnesota.

Børn:

1 Ellen Kirstine Due.

1 Ellen Kirstine Due, f. 9. august 1925. Sygeplejerske, udlært paa Fairview hospital i Minneapolis. Gift 24. maj 1947 med James D. Falk af Minneapolis, f. 3. september 1923.

Børn:

1a Joan Marie Falk, f. 5. marts 1953.

1b Sue Ellen Falk, f. 12. november 1955.

G Marie Due, f. 22. april 1890, gift 28. maj 1920 med Kristen Andersen (broder til Jens Andersen, se under E), f. 7. april 1895, søn af gaardejer Hans Andersen. Ejer af »Skovlygaard« ved Ringsted fra 1916 til 1956, da sønnen, Hans Due Andersen, overtog den.

Børn:

1 Kirsten Due Andersen.

2 Hans Due Andersen.

3 Elsebeth Due Andersen.

1 Kirsten Due Andersen, f. 16. april 1921, gift 17. maj 1944 med Hans Aamand Sørensen, f. 27. december 1918 i Pjedsted, søn af gaardejer Abraham Sørensen. Har 1948 overtaget Johanne og Jens Andersens gaard i Onsager ved Lejre, se E.

Børn:

1a Dorte Aamand Sørensen, f. 14. januar 1946.

1b Else Aamand Sørensen, f. 23. marts 1947.

1c Lis Aamand Sørensen, f. 10. juli 1949.

1d Jens Aamand Sørensen, f. 2. juli 1951.

1e Karen Aamand Sørensen, f. 17. april 1954.

2 Hans Due Andersen, f. 23. marts 1923, gift 2. februar 1953 med Aase Bendixen, f. i Grindsted 5. oktober 1929, datter af snedkermester Valdemar Bendixen. Overtog fødegaarden 1956.

Børn:

2a Lisbeth Due Andersen, f. 15. april 1954.

2b Lene Due Andersen, f. 15. april 1956.

- 3 Elsebeth Due Andersen, f. 5. juni 1925. Ugift. Børnehavelærerinde.
- H Jenny Due, f. 22. september 1891, gift 9. maj 1918 med Charles Christensen af Ordrup, Sjællands Odde, f. 1. november 1892. Havde en gaard paa Galten mark fra 1919 til 1944; derefter bosat i Eldal pr. Brabrand, hvor Charles Christensen nu er første-
mand i gartneriet »Birkebo« i Hasle.
- Børn:
- 1 Jens Christensen.
 - 2 Margrethe Christensen.
 - 3 Kirstine Christensen.
- 1 Jens Christensen, f. 9. oktober 1919. Ugift. Elektromekaniker i Tved ved Svendborg.
- 2 Margrethe Christensen, f. 27. januar 1922, gift 8. marts 1947 med Johannes Andersen, f. 5. maj 1905, søn af Lars Andersen, Grønnerup ved Faaborg. Murermester. Bor Tved mark ved Svendborg.
- Børn:
- 2a Jenny Andersen, f. 23. maj 1947.
 - 2b Annelise Andersen, f. 18. maj 1950.
 - 2c Knud Erik Andersen, f. 30. april 1952.
 - 2d Ellen Andersen, f. 27. august 1954.
 - 2e Kirsten Andersen, f. 27. august 1954. (Tvillinger).
- 3 Kirstine Christensen, f. 15 maj 1924, gift 1. november 1944 med Steffen Nielsen, f. 23. december 1916, søn af Niels Nielsen, Kildebrønne ved Roskilde. Har en landejendom paa Sterkinde mark ved Hedehusene.
- Børn:
- 3a Niels Erik Nielsen, f. 25. juli 1945.
 - 3b Karsten Nielsen, f. 22. august 1946.
 - 3c Inge Elisabeth Nielsen, f. 20. september 1949.
 - 3d Lars Nielsen, f. 4. marts 1956.
- I Margrethe Due, f. 16. april 1893. Ugift. Bor i Ringsted.
- J Aage Due, f. 16. december 1894, gift 20. november 1928 med Elise Hansen, f. 20. juli 1901, datter af gaardejer H. P. Hansen, Krogstrup. Aage Due blev landbrugskandidat 1921 og har siden været assistent ved Statens forsøgsstation i Lyngby.
- Børn:
- 1 Tage Due, f. 31. maj 1932. Ugift. Revisorassistent.
- K Martha Due, f. 31. januar 1898, gift 16. juni 1923 med Jens Winther Eriksen, f. 29. november 1892, søn af gaardejer Erik Eriksen, »Kathrinehøj«, Søvind. Jens Winther Eriksen er landbrugskandidat fra 1920; 1922 paa stipendierejse til Tyskland. Fra

1920 landbrugslærer ved Kerteminde højskole, og fra 1923 tillige forpagter af ca. 75 tdr. land af Kerteminde bys jorder. Blev 1932 lærer ved Rødkilde højskole paa Møen og tillige forpagter af »Ulvhalegaard« ved Stege. Nu konsulent i Stege.
Ingen børn.

L Thora Due, f. 12. juli 1899. Ugift. Husbestyrerinde i Tirstrup.

VIII Mette Marie Christiansen Haugaard, f. 21. marts 1859, død 18. februar 1937. Gift 4. september 1884 med Victor Rude, f. 27. februar 1851, død 24. september 1931, søn af krydstoldbetjent Mads Rude, Kerteminde. Victor Rude var dekoratør i København og boede i Lyngby, tilsidst i Haandværkerstiftelsen paa Fasanvejen i København.

Mette Marie Rude var meget interesseret i slægten og dens arbejde; hun har leveret flere bidrag til den gamle slægtsbog; og til slægtsmødet i Skanderborg Dyrehave 17. september 1934 sendte hun følgende versificerede hilsen:

Vær hilset! Slægten, som samles i dag,
vore kære henfarne at ære!
Om hjemmene hejse vi alle vort flag,
af minder vi kranse frembære.
Med inderlig tak for vore barneaar,
for ungdommens trygge og gode kaar.

Ved Victor Rudes 70 aars fødselsdag skrev fagbladet »Sadelmager- og Tapetsertidende« bl. a.:

Efter at have arbejdet i udlandet i mange aar, startede Victor Rude sin forretning i 1877 paa Vesterbro, og her lagdes grunden til firmaet »Victor Rude«, der voksede op paa »Hæderlighed og Flittighed«.

De to ord danner billedet af vor kollega Victor Rude, og han staar for os alle som et eksempel paa en af de gamle haandværksmestre, med aldrig svigtende humør og lune, altid tilfreds, hvordan end tiderne tilsmiler ham, og det er en glæde for os at have en saa udmærket mand i vor midte. Fra den talrige kreds af kollegaer i København, der sætter Victor Rude højt, vil der den 27. februar lyde et varmt og hjerteligt »Til lykke«, samt en tak for de mange aar, vi har haft Victor Rude iblandt os.

Ved hans bisættelse, der foregik fra Søndermarkens krematorium, hvor kisten stod dækket af et Dannebrogflag med et kors af violer, blev følgende sang, som han selv havde digtet, sunget solo:

(Melodi: Herrens røst, som aldrig brister).

Herre Jesus! Se i naade
til mig arme synder ned,
hjælp mig! Løs den store gaade,
du for mig paa korset led.

Herre Jesus! Jeg vil bede:
frels min sjæl! O, send din aand,
at den mig til dig kan lede,
før mig ved din stærke haand.

Hen til kjærlighedens kilde,
den, som aldrig tørres ud,
hjælp mig Herre Jesus milde,
at jeg følge maa dit bud.

Om Marie og Victor Rude i det hele taget skriver et barnebarn følgende:
Moster og Morbror! Saadan kaldte vi Marie og Victor Rude, fars adoptivforældre — jeg husker dem tydeligt fra min tidlige barndom, mine søskende og jeg har tilbragt mangan en god stund hos dem.

Den første tid boede de i en dejlig villa paa Schandorfsvej i Kongens Lyngby. Villaaen var meget rummelig og med en dejlig stor have til; en have med en græsplæne saa fin, saa fin; man skulle lede længe efter magen til; men dertil skal føjes, at der kun blev traadt i den, naar den skulle slaas; det var en forbyrdelse, hvis bolden trillede derind. Og omtrent lige saa fin var den øvrige del af haven, men dér maatte vi være og tumle alt det, vi ville, lege skjul bag buskene o. s. v. Og en flagstang havde de, hvor flaget blev hejst ved alle højtidelige lejligheder; kom vi derud om søndagen, ventede Morbror altid med at hejse flaget, saa vi børn kunne overvære det; for os var det en fest. Som regel tog en eller to af os børn med Morbror hjem lørdag eftermiddag og sov hos dem om natten — hvad vi rigtig nød, til dels fordi vi altid var længere oppe om aftenen end hjemme hos far og mor, og som regel fik vi en historie; og Moster gav os en nulretur, naar vi var kommet i seng.

Naar hele familien var der til jul o. s. v., husker jeg tydeligt, hvor Moster og Morbror kunne fortælle historier og lege med os, og Morbror havde altid saa mange forskellige ting, vi skulle se, og altid var det noget nyt og spændende. Og Moster kunne made det ene hold fugle efter det andet. Og mangen en tur gik de med os, da vi var mindre, ad Prinsessestien og til Frederiksdal; senere, da vi blev større, og de blev ældre, fik vi lov til at gaa alene.

Senere flyttede de fra villaaen til en lejlighed, der laa mellem Sorgenfri slot og Lyngby sø; dér var mindre plads, men alligevel var der plads til, at vi kunne besøge dem, og nu var det paa og langs med søen, vi opholdt os, naar vi skulle ud. Mangen en vinter har vi staaet paa skøjter paa Lyngby sø, og tit var det vel kun derfor, vi tog derud; men Moster og Morbror var altid glade for at se os, selvom vi kun kom til maaltiderne.

Meget royalistisk indstillet var de begge; omtrent hver dag gik de tur, og i den tid, Kongen boede paa Sorgenfri, traf de ham af og til paa hans ridetur i Lyngby. Til Kongens fødselsdag sagde de altid: „Til lykke, Deres majestæt“, og Kongen trykkede dem i haanden, hvad der for dem var en meget stor oplevelse.

De sidste aar, de levede, boede de i København og var altid fornøjelige at besøge; saa gamle de var, var de altid fine og glade mennesker med mange forskellige interesser, bl. a. at læse og skrive digte og sange til forskellige lejligheder.

E. M. K.

Ingen børn. Adoptivsøn:

A Jens Peter (Pedersen) Rude, (søn af Thyge Pedersen og hustru Margrethe Haugaard, se nærværende slægt VI B), f. 5. maj 1882, død 11. oktober 1937. Gift 30. marts 1907 med Anna Balle, f. 30. januar 1884, datter af købmand Balle, Storring. Peder Rude overtog Victor Rudes dekoratørforretning, men blev syg i en ret ung alder og maatte opgive forretningen. Anna Rude drev derefter i mange aar pensionat, og har nu en lotterikollektion paa Frederiksberg.

Børn:

- 1 Inger Rude.
- 2 Victor Rude.
- 3 Else Marie Rude.
- 4 Erik Rude.
- 5 Tyge Rude.

1 Inger Rude, f. 4. februar 1908, gift 4. november 1930 med Gunnar Ingvar Poulsen, f. 6. april 1905 i Haraldsted paa Sjælland, søn af skovfoged Anders Poulsen. Gunnar Poulsen har siden 1930 været uddeler i Hellested paa Sjælland.

Børn:

- 1a Ellen Rude Poulsen.
- 1b Anders Rude Poulsen.

- 1a Ellen Rude Poulsen, f. 16. april 1932, gift 17. november 1951 med smedemester i Renge pr. Store Hedinge Villy Leif Christiansen, f. 9. marts 1927.

Børn:

- 1a1 Elise Rude Christiansen, f. 27. februar 1955.
- 1a2 Henrik Rude Christiansen, f. 21. juni 1958.

- 1b Anders Rude Poulsen, f. 17. oktober 1933, død 23. marts 1953. Anders Rude Poulsen var seminarieelev i Vordingborg, men døde pludseligt, da han var ude i praktikantundervisning.

- 2 Victor Rude, f. 5. juni 1910, gift 16. juli 1943 med komtesse Henriette Elise Margrethe Ahlefeldt-Laurvig, f. 5. oktober 1912, datter af greve Hakon Ahlefeldt-Laurvig. Victor Rude blev cand. pharm. 1933; havde studieophold i Island 1934—35. Provisor i København.

Børn:

- 2a Michael Henrik Rude, f. 31. juli 1946.

- 3 Else Marie Rude, f. 27. februar 1913, gift 29. september 1942 med Torvald Kristensen, f. 9. maj 1913, søn af gaardejer Peder Kristensen, »Voldgaard«, Dragstrup paa Mors. Else Marie Rude er uddannet som sygeplejerske fra Rigshospitalet. Torvald Kristensen tog eksamen som landbrugskandidat 1938; har været lærer forskellige steder, og siden 1949 virket som konsulent i Vraa.

Børn:

- 3a Inger Rude Kristensen, f. 11. oktober 1943.
- 3b Tyge Rude Kristensen, f. 4. august 1945.
- 3c Uffe Rude Kristensen, f. 3. november 1946.
- 3d Helge Rude Kristensen, f. 20. januar 1948.

- 4 Erik Rude, f. 7. december 1914, gift 19. april 1940 med Karen Margrethe Schack, f. 9. april 1918, datter af slagteridirektør Schack, Silkeborg. Erik Rude er arkitekt, M.D.A.L. Bor i Københ.

Børn:

- 4a Charlotte Rude, f. 4. august 1941.
- 4b Peter Rude, f. 7. januar 1943.
- 4c Hans Rude, f. 28. oktober 1945.
- 4d Annette Rude, f. 28. august 1947.
- 4e Merete Rude, f. 16. december 1952.
- 4f Vibeke Rude, f. 3. marts 1958.

- 5 Tyge Rude, f. 9. november 1923, gift 24. marts 1951 med Gudrun Dam Jensen, f. 11. juni 1923, datter af gaardejer Johannes Christian Jensen, »Udegaard«, Poulsker, Bornholm. Baade Tyge Rude og Gudrun Dam Jensen er cand. jur. Tyge Rude fik sagførerbestalling 1955, og Gudrun Dam Jensen 1954. Bor i København.

Børn:

- 5a Mette Marie Rude, f. 30. juni 1956.
- 5b Søren Rude, f. 18. marts 1958.

RASMUSSEN-GRENEN

Det 6. ældste af børnene fra det gamle hjem i Dørup var Rasmus Jensen; han var født den 23. juni 1824 og døde 8. januar 1888, blev 18. oktober 1851 gift med Mette Kirstine Albrektsen, f. 31. maj 1832, død 2. februar 1898, datter af gmd. Albrekt Andersen af Adsløv. Fra dem nedstammer Rasmussen-grenen, idet børnene efter datidens skik som efternavn fik faderens fornavn.

Rasmus Jensen arvede matr. 3 b af fødegaarden i Dørup, hvorpaa bygninger opførtes 1851; 1881 solgtes imidlertid ejendommen, og Rasmus Jensen drev derefter købmandsforretning i Harlev. Der kan saaledes ikke for Rasmussen-grenens vedkommende — som tilfældet er med Haugaard-grenen og Ditlevsen-grenen — tales om nogen egentlig slægtsgaard.

Børn:

- I Jens Rasmussen.
- II Albrekt Rasmussen.
- III Ane Johanne Rasmussen
- IV Carl Johannes Rasmussen.
- V Niels Rasmussen.
- VI Søren Ole Rasmussen.
- VII Thøger Martin Rasmussen.
- VIII Kristian Haugaard Rasmussen.
- IX Anders Rasmussen.
- X Karen Marie Rasmussen.
- XI Theodor Rasmussen.

- I Jens Rasmussen, f. 21. juli 1852, død 14. december 1921. Gift 4. oktober 1884 med Johanne Pedersen af Vitved, f. 11. marts 1847, død 17. oktober 1929, datter af sognefoged, gdr. Peder Danielsen. Jens Rasmussen kom 1864 til sin moster og hendes mand Søren O. Pedersen i Hvolbæk, hvis gaard han arvede 1884, da de selv var barnløse.

Skanderborg Amtstidendes nekrolog over Jens Rasmussen findes i den gamle slægtsbog, side 205, hvortil henvises.

Børn:

- A Søren Martinus Rasmussen.

- A Søren Martinus Rasmussen, f. 5. juli 1885, død 11. oktober 1953. Gift 2. oktober 1908 med Olga Margrethe Olesen, f. 2. december 1884, død 1. december 1948, datter af gaardejer Kristen Olesen, Sdr. Kollemorten ved Jelling.

Søren M. Rasmussen arvede gaarden i Hvolbæk efter sin far,



Olga og Søren M. Rasmussen, Hvolbæk

og drev den til 1935, da sønnen Jens Rasmussen fik den i forpagtning, til han købte den i 1946. Søren M. Rasmussen var sogneraadsformand fra 1929 til 1946 og derefter kæmner i nogle aar.

Ved hans død skrev Aarhus Amtstidende bl. a.:

Ved Søren M. Rasmussens bortgang har Skanderborgegnen mistet en af sine erfarne, kloge og dygtige mænd. Han blev ikke nogen gammel mand, kun 69 aar, men naaede at faa meget udrettet.

Søren M. Rasmussen var sogneraadsformand fra 1929 til 1946, og uden forklæjnelse for nuværende og tidligere kollegaer kan det fastslaaes, at han har været en af amtets dygtigste kommunalmænd.

Søren M. Rasmussen slap ikke kontakten med det kommunale arbejde ved sin fratræden i 1946. Han var i en aarrække derefter kommunens kæmner, og selv efter, at han havde givet afkald paa denne tillids- og honnørpost, hjalp han flittigt til med det kommunale arbejde, ligesom han naturligvis gik til haande hjemme paa gaarden.

Retsind og hjælpsomhed var udprægede karaktertræk hos denne mand, der iøvrigt var i besiddelse af bondens bedste egenskaber. Han var ogsaa en glad mand, som det altid var en berigelse og opmuntring at veksle tanker med. Søren M. Rasmussen efterlader sig et smukt minde.

Om jordefærden skrev samme blad bl. a.:

I gaar ringede klokkerne for den gamle kommunalmand, fhv. gaardejer Søren M. Rasmussen, Hvolbæk, og i de to sogne, hvor han havde øvet en menneskealders indsats i det offentlige tjeneste, standsede arbejdet mange steder en stund. Kommunens beboere ville vise deres afdøde ven og medarbejder den sidste ære ved at følge ham til familiegravstedet paa Fruering kirkegaard.

Sognepræst Bennedsen mindedes i kirken Søren M. Rasmussen som den myreflittige, beskedne mand med det rolige og velafbalancerede væsen, som var parret med hans specielle lune. Han var en hjælpsom mand, altid parat til at gøre andre en tjeneste, saavidt han kunne, men han blev aldrig funktionær. Søren M. Rasmussen havde udsyn. Han havde sin mening om tingene, men hørte gerne andres mening. Han var et smukt udtryk for dansk bondelivs kultur og et godt eksempel for andre. Hvis man havde sagt til ham, at han var en dygtig mand, ville han have svaret, at han havde meget at sige tak for, thi han var en ydmyg mand.

Et barnebarn giver følgende skildring af Søren M. Rasmussen:

Hvordan var min bedstefar? Eller rettere hvordan husker jeg ham?

Fra min tidligste barndom husker jeg ham egentlig kun som Bedstemors mand. Det var Bedstemor, der fortalte eller læste eventyr og smurte mig en mellemmad, hvis jeg var blevet sulten. Bedstefar saa jeg ikke meget til, han havde travlt paa sit kontor med sit arbejde med kommunens sager først som kasserer, senere som kæmner.

Men maaske fik jeg lov at lege med regnemaskinen eller, og det var næsten det allerbedste, jeg fik lov at tælle kassens beholdning af skille-mønt og var vældig dygtig, fordi jeg »hjalp« Bedstefar.

Senere, da skoletiden var begyndt, var der hjælp at hente hos den travle mand i det lille kontor, der dog aldrig havde for travlt til at hjælpe med en svær opgave eller laane en blyant eller lineal ud.

Nu begyndte jeg ogsaa at forstaa, at Bedstefar var dygtig. Først paa et rent praktisk omraade: »Bare du dog kunne lære at skrive saa pænt som Bedstefar«, hvor ofte har jeg ikke hørt den sætning. Det har jeg nu aldrig opnaaet. Desværre, for i modsætning til de fleste meget skrivende folk, havde Bedstefar en meget smuk og letlæselig haandskrift.

Men senere lærte jeg ogsaa egenskaber at kende, som barnet ikke opdager. Bedstefar var vokset op med papirvædet. Han var inde i sit arbejde, men efterhaanden som cirkulærer, skemaer og blanketter blev flere og flere, voksede hans travlhed og arbejdstid.

Men alligevel gik folk aldrig forgæves for at spørge om raad i alskens sager. Bedstefar havde ingen fast kontortid. Det betød selvfølgelig ekstra

byrde for ham, men alligevel kviede han sig ved at indføre fast »besøgstid«. Maaske var det bondens gamle gæstfrihed, som bød ham holde sin dør aaben for enhver til enhver tid.

Men trods den store arbejdsbyrde, der hvilede paa Bedstefars skuldre, fulgte han nøje med i døgnets begivenheder. Avisen læste han grundigt, og efterhaanden som jeg begyndte at interessere mig lidt for begivenhederne i det politiske liv, kunne jeg altid snakke med Bedstefar om det og faa avisens ord om dette og hint uddybet.

Bedstefar havde sans for humor og øje for sine medmenneskers pudsigheder. Undertiden kunne han ironisere over mennesker, der havde været paa kontoret, men kun hvis han mærkede, det var tomme snakkehoveder.

Og aldrig har jeg hørt ham give den viden, han fik om mange menneskers forhold, til bedste eller blot omtale disse forhold, hvis det paa nogen maade kunne skade vedkommende. For ham var diskretion ikke en æres-sag, men en karakteregenskab.

Da han holdt op som kænner, havde vi nok tænkt paa, om han ville kunne undvære sit arbejde, men det gik fint. Han hjalp til paa gaarden, snakkede med sine venner og havde iøvrigt ikke helt mistet kontakten med sit tidligere arbejde, idet han et par gange om ugen hjalp den nye kænner.

Desuden rejste han en del og besøgte sine børn. F. eks. besøgte han flere gange min Fæster i Flensborg.

Bedstefar efterlod sig et smerteligt savn, da han døde, ikke blot hos sine nærmeste, men ogsaa hos mange af sognets beboere, som han havde lært at kende gennem sit arbejde. Et savn, som man maa prøve at mildne ved at tage de mange gode minder frem, man har om ham.

Naturligvis har Bedstefar haft fejl, men de maa ikke have været særlig fremtrædende, for jeg kan ikke huske nogen, hvorimod jeg altid vil mindes hans gode egenskaber og være taknemmelig for, at jeg lærte at kende og værdsætte dem, skønt altfor kort. V. R.

Børn:

- 1 Johanne Rasmussen.
- 2 Jens Rasmussen.
- 3 Kristen Rasmussen.
- 4 Karl Rasmussen.

- 1 J o h a n n e R a s m u s s e n, f. 15. juni 1909. Ugift. Uddannet som sygeplejerske paa Aarhus kommunehospital. Forstanderinde paa Dansk alderdomshjem i Flensborg fra 1950.
- 2 J e n s R a s m u s s e n, f. 25. maj 1911, gift 25. maj 1935 med E l n a H e l e n e A n d e r s e n, f. 10. marts 1912, datter af gaardejer Frants Peter Andersen, Hornum. Jens Rasmussen havde fødegården i forpagtning fra 1935 til 1946, og overtog den derefter.

Børn:

- 2a Villy Søren Rasmussen, f. 24. januar 1937. Student 1956. stud. polyt.
- 2b Lisbet Margit Rasmussen, f. 5. september 1942.
- 2c Frans-Ole Rasmussen, f. 6. juni 1945.
- 3 K r i s t e n R a s m u s e n, f. 24. marts 1914, gift 31. oktober 1937 med G e r d a L a u r s e n, f. 31. marts 1914, datter af Søren Peter Laursen, Gjesing. Ejer af »Aktumgaard« i Bjerre ved Horsens siden 1937.

Børn:

- 3a Jørn Peter Rasmussen, f. 19. august 1941.
- 3b Grethe Rasmussen, f. 19. maj 1945.

3c Dorthe Rasmussen, f. 9. februar 1948.
3d Karen Rasmussen, f. 3. november 1952.

- 4 Karl Rasmussen, f. 14. april 1920, gift 21. december 1940 med Kathrine Kjærsgaard, datter af Laurids Kjærsgaard, Bjerrelide ved Horsens. Ejer af »Alling Overgaard« i Alling siden 1942.

Børn:

4a Knud Rasmussen, f. 8. april 1942.
4b Leif Rasmussen, f. 8. oktober 1944.
4c Erik Rasmussen, f. 13. juni 1947
4d Ralf Rasmussen, f. 13. juni 1947
(Tvillinger)
4e Maks Rasmussen, f. 22. september 1951.
4f Søren Rasmussen, f. 5. juli 1955.

- II Albrekt Rasmussen, f. 8. april 1854, død 10. marts 1944. Gift 26. oktober 1889 med Sidsel Marie Sørensen, f. 5. december 1858, død 6. august 1919, datter af gmd. Søren Andersen af Fruering. Albrekt Rasmussen var oprindeligt hjulmand i Fruering og Gram, men overtog senere hustruens fødegaard i Fruering.

Børn:

A Rasmus Ejner Rasmussen.

- A Rasmus Ejner Rasmussen, f. 8. november 1897, gift 30. september 1920 med Anna Nielsen af Hvolbæk, f. 15. december 1899. Ejner Rasmussen bor i Skanderborg og har i en aarrække arbejdet paa Vester mølle.

Børn:

1 Holger Rasmussen.
2 Viggo Rasmussen. (Tvillinger).
3 Henning Rasmussen.

- 1 Holger Rasmussen, f. 18. januar 1922, gift 24. maj 1947 med Elly Marie Pedersen, f. 24. juli 1924 i Skanderup-Stilling, datter af Harry Pedersen. Holger Rasmussen er remisearbejder i Aarhus.

Børn:

1a Finn Rasmussen, f. 8. november 1947.
1b Steen Rasmussen, f. 23. januar 1950.
1c Kurt Rasmussen, f. 21. september 1952.
1d Stig Rasmussen, f. 23. september 1953.

- 2 Viggo Rasmussen, f. 18. januar 1922, gift 11. maj 1952 med Lilly Bøndergaard Østertoft, f. 16. januar 1930 i No, datter af Marius Østertoft, Stadil pr. Tim. Viggo Rasmussen har haft købmandsforretning i Sandet siden 1955.

Børn:

2a Anna Rasmussen, f. 10. januar 1956.

- 3 Henning Rasmussen, f. 20. september 1925, gift 15. december 1949 med Nancy Holm Jensen, f. 30. oktober 1930, datter

af vejmand Holm Jensen, Skanderborg. Henning Rasmussen er portør ved D.S.B. i Skanderborg — Ingen børn.

III A n e J o h a n n e R a s m u s s e n, f. 23. august 1856, død 19. juli 1941. Ugift. Diakonisse.

I en nekrolog i Diakonissestiftelsens aarbog 1942 hedder det bl. a.:

Søster Hanne Rasmussen kom til Diakonissestiftelsen i 1882. I mange aar havde hun husholdningen paa sygehusene i Aalborg, Skanderborg og Randers. Derefter blev hun i ti-aaret 1896—1906 afdelingssøster paa epidemi-afdelingen i Nykøbing F., hvorfra hun kom til Odder, atter som økonoma. Sin sidste opgave fik hun paa Hjørring Sygehus' Tuberkuloseafdeling 1911—22.

Søster Hanne var en stilfærdig og trofast jyde. Hun ejede baade karakter og praktisk dygtighed. Dybest var hun præget af alvorlig kristendom, som hun ingenlunde var kommet let til. Det er gribende at se, hvorledes hendes indre kamp afspejler sig i hendes efterladte breve til Diakonissestiftelsens forstanderinde. Før indtrædelsen i 1882 skriver hun til frk. Conring: »Jeg har tænkt paa diakonissegeringen i flere aar, men har manglet mod dertil; jeg har syntes, det var saa skøn en gerning, at jeg ej var værdig til den«.

Ved hendes død laa der en lille konvolut med udskrift: »Til forstanderinden« og deri et kort, hvorpaa hun havde skrevet: »Det er mit ønske, at der, naar jeg er død, kun bliver sagt tak for al Herrens miskundhed og naade ved min kiste. En inderlig tak for al hans godhed mod mig arme synder«.

IV C a r l J o h a n n e s R a s m u s s e n, f. 20. november 1858, død 30. juli 1928. Gift 26. april 1889 med R a s m i n e K n u d s e n, f. 23. august 1858, død 5. august 1950, datter af købmand Knud Nielsen, Halling pr. Boulstrup. Carl Johannes Rasmussen havde oprindelig købmandsforretning i Harlev og boede de senere aar i Aarhus.

Børn:

- A Knud Rasmussen.
- B Meta Kirstine Rasmussen.
- C Rasmus K. Rasmussen.
- D Kaj Rasmussen.

A K n u d R a s m u s s e n, f. 5. maj 1890, gift 13. august 1910 med D o r t h e a M. B a s l a n d, f. 26. september 1889, død 2. februar 1937, datter af N. Basland, True. Knud Rasmussen har i en aarrække været varmemester ved Jydsk Telefon A/S, Aarhus.

Børn:

- 1 Marie Rasmussen.

1 M a r i e R a s m u s s e n, f. 5. november 1910, gift 7. juli 1935 med rejsemontør O l a f C h r i s t e n s e n, f. 26. april 1909, søn af skomagermester Laurits Christensen, Aarhus.

Børn:

- 1a Ena Christensen.
- 1b Ole Christensen, f. 2. marts 1938.
- 1c Erik Christensen, f. 12. december 1939.
- 1d Anette Christensen, f. 5. oktober 1951.

1a E n a C h r i s t e n s e n, f. 26. november 1935, gift 7. februar 1953 med tegner O r l a S ø n d e r g a a r d, Aarhus, f. 23. marts 1932.

Børn:

- 1a1 Vibeke Søndergaard, f. 13. februar 1953.

- B Meta Kirstine Rasmussen, f. 5. marts 1892, gift 7. november 1922 med telefonmontør i Randers Karl M. Kristensen, f. 17. januar 1891, søn af P. Kristensen, True.
 Børn:
 1 Karna Liss Kristensen.
- 1 Karna Liss Kristensen, f. 1. september 1918, gift 24. november 1940 med Arvid Ranald Petersen, f. 22. juni 1915, søn af fabrikant Reinholdt Petersen, Aabyhøj.
 Børn:
 1a Steffen Kahr Petersen, f. 11. marts 1941.
 1b Merete Kahr Petersen, f. 25. maj 1944.
- C Rasmus K. Rasmussen, f. 22. marts 1896, gift 2. juli 1921 med Anna Thomsen, f. 20. januar 1901, datter af M. Thomsen, Aarhus. Rasmus K. Rasmussen var oprindeligt politibetjent i Aarhus, og har siden 1937 været arrestforvarer i Aarhus.
 Børn:
 1 Orla Rasmussen.
- 1 Orla Rasmussen, f. 17. april 1923. Ugift. Har møbelforretning i Aarhus.
- D Kaj Rasmussen, f. 3. august 1898, gift 30. marts 1929 med Signe Petersen, f. 13. november 1906, død 8. juli 1957. Datter af tømrermester Peter Petersen, Viby. Kaj Rasmussen er snedker i Aarhus.
 Børn:
 1 Henning Karl Peter Rasmussen.
 2 Inge Rasmussen.
- 1 Henning Karl Peter Rasmussen, f. 6. februar 1931. Ugift. Sømand.
- 2 Inge Rasmussen, f. 5. juli 1933, gift 21. maj 1955 med radartekniker i Aarhus Leif Ole Ib Astrup Petersen, f. 19. juni 1929 i Kalundborg. — Ingen børn.
- V Niels Rasmussen, f. 3. april 1861, gift 18. juni 1892 med Dorteia Spodsbjerg af Aarhus. Niels Rasmussen rejste til Amerika 1887, og yderligere oplysninger har ikke kunnet skaffes.
 Børn:
 A Mette Kirstine Rasmussen, f. juni 1893.
- VI Søren Ole Rasmussen, f. 15. januar 1864, død 29. januar 1938. Gift 7. oktober 1892 med Karen Marie Kirstine Rasmussen, f. 8. maj 1869, død 14. april 1928, datter af hmd. Rasmus Rasmussen, Ask. Søren Ole Rasmussen boede først i Hvolbæk og Ask, men købte saa 1910 en gaard i Holme bjerge. Gaarden solgte de senere og købte saa en ejendom paa Hørning mark; tilsidst boede de i Sjelle, hvor de begge døde.
 Børn:
 A Rasmine Birgitte Rasmussen.
 B Mette Kirstine Rasmussen.



Mette Kirstine Villumsen, f. Rasmussen



Hans Villumsen, Sjelle

- A Rasmine Birgitte Rasmussen, f. 26. august 1893, død 3. september 1900.
- B Mette Kirstine Rasmussen, f. 1. april 1896, død 20. januar 1942. Gift 1. april 1916 med muremester i Sjelle Hans Villumsen, f. 1. oktober 1889, søn af arbejdsmand Peder Villumsen, Seridslev pr. Tvingstrup.
- Børn:
- 1 Stella Villumsen.
 - 2 Rosa Villumsen.
- 1 Stella Villumsen, f. 16. februar 1923, gift 15. maj 1948 med skrædder Knud Erik Christensen, f. 29. juli 1925, søn af fabriksarbejder i Fredericia Jens Nielsen Christensen.
- Ingen børn.
- 2 Rosa Villumsen, f. 9. februar 1927, gift 20. april 1951 med gaardejer i Sevel Skovby pr. Vinderup Christian Dam Dueholm Mortensen, f. 18. september 1925, søn af gaardejer Morten Dueholm Mortensen, Vridsted.
- Børn:
- 2a Mogens Dueholm Mortensen, f. 12. juni 1952.
 - 2b Sten Dueholm Mortensen, f. 30. august 1954.
- VII Thøger Martin Rasmussen, f. 26. juli 1866, død 17. januar 1938. Gift 3. januar 1894 med Oline Albertine Olsen, f. 19. juni 1873, død 5. september 1944, datter af handelsmand Niels Olsen i Overvinding ved Vordingborg. Thøger Martin Rasmussen lærte oprindelig bødkerhaandværket, men gav sig i 22 aars alderen til at læse og blev 1891 seminarist. Lærer i Pedersborg ved Sorø,

senere i Gislinge ved Holbæk og sidst i Helsingør. Maatte paa grund af en halslidelse opgive lærergerningen og blev 1908 kommunebogholder i Taastrup, Sjælland, en stilling, han varetog indtil omkring 1930; efter at have opgivet stillingen som kommunebogholder virkede han til sin død som revisor.

Børn:

A Anker Mølkjær Rasmussen.

B Tøger Albert Mølkjær Rasmussen.

- A Anker Mølkjær Rasmussen, f. 16. februar 1900, gift 15. august 1927 med Leonora Raymond, f. 30. september 1903 i Panola, Illinois. Anker Mølkjær Rasmussen opholdt sig først i Amerika nogle aar som mejerist; rejste derefter hjem til Danmark nogle aar, men udvandrede igen 1947 og driver nu forretning med salg og opstilling af aluminium markiser m. m. i Florida.

Børn:

1 Norman Leo Rasmussen.

2 Eyvin Paul Rasmussen.

- 1 Norman Leo Rasmussen, f. 6. december 1928 i Flint, Michigan, U.S.A. Har studeret matematik og blev 1953 »master of science« fra University of Florida i Gainesville; begyndte samme aar at arbejde for International Business Machine Corporation, der bl. a. fremstiller 90 pct. af de saakaldte elektriske hjerner. Nu dette firmas repræsentant i Kansas City, Missouri, hvorfra han leder dets arbejde i flere stater.

- 2 Eyvin Paul Rasmussen, f. 3. februar 1934 i Taastrup. Studerer Medicin ved University of Florida.

- B Tøger Albert Mølkjær Rasmussen, f. 31. juli 1910, gift 21. juni 1935 med Gudrun Nielsen, f. 29. november 1909 paa Frederiksberg, datter af magistratsbud Alfred Nielsen. Arkitekt i Taastrup, M. D. A.

Børn:

1 Bjørn Tøger Rasmussen, f. 13. april 1939.

2 Poul Tøger Rasmussen, f. 23. december 1941.

- VIII Kristian Haugaard Rasmussen, f. 21. marts 1869, død i Amerika 19. oktober 1894.

- IX Anders Rasmussen, f. 11. november 1871, død 4. juli 1914 i Odense.

- X Karen Marie Rasmussen, f. 9. maj 1877, død 27. juli 1924. Gift I 24. oktober 1899 med Hans Jørgensen af Skaarup, død 6. november 1907. Gift II med boelsmand Niels Hansen af Mesing. Boede først paa Vitved mark, senere i Mesing.

Børn i I ægteskab:

A Kirstine Marie Jørgensen.

B Metha Kathrine Jørgensen.

- A Kirstine Marie Jørgensen, f. 11. april 1902, gift 4. maj 1923 med Hans Hedegaard, f. 18. august 1899 i Bjertrup,



Metha Christensen, f. Jørgensen, Haarby.

søn af gaardejer Johannes Hedegaard. Hans Hedegaard havde en gaard i Venge fra 1923 til 1949 og derefter i Vol-dum ved Randers.

Børn:

- 1 Kaare Marius Hedegaard, f. 22. februar 1925. Mekaniker. Ugift.
- 2 Aage Hedegaard, f. 30. marts 1930. Ugift. Landmand.

B Metha Kathrine Jørgensen, f. 6. oktober 1903, død 20. juni 1939. Gift 9. maj 1928 med vognmand i Haarby pr. Skanderborg Oluf Christensen.

Børn:

- 1 Karen Christensen.
- 2 Inger Christensen.

- 3 Svend Christensen, f. 27. juli 1933. Murer i Haarby.
- 4 Søren Christensen, f. 16. december 1935. Landmand i Haarby.
- 5 Leo Christensen, f. 9. september 1937. Chauffør i Haarby.
- 6 Bent Christensen, f. 20. juni 1939. Smed i Mesing.

- 1 Karen Christensen, f. 18. maj 1929, gift 19. maj 1955 med murer i Haarby Egon Gade.
- 2 Inger Christensen, f. 23. marts 1931, gift 26. juni 1954 med smedemester i Mesing Jens Knudsen.

XI Theodor Rasmussen, f. 9. november 1878, død 5. december 1957, gift 31. maj 1904 med Inger Langgaard Pedersen, f. 7. november 1878 i Odby sogn, Thyholm, død 8. oktober 1947.

Ved Theodor Rasmussens død skrev et lokalt blad bl. a.:

Theodor Rasmussen var afholdt i sognet og kendt som en stilfærdig og trofast mand, som passede sit eget. Han ofrede sig for sit arbejde og for sit hjem og deltog ikke i offentlige hverv.

Theodor Rasmussen kom til Tim fra Thyegnen, hvor han var købmand, for godt 30 aar siden. I de første aar i Tim var han og hustruen, Inger, som er død for en halv snes aar siden, værter paa Tim afholdshotel. Et par aar senere etablerede Theodor Rasmussen sig som vognmand i Tim, i løbet af aarene voksede forretningen betydeligt, og i de senere aar har sønnen, Harry, været med i bedriften.

Børn:

A Harry Langgaard Rasmussen.

- A Harry Langgaard Rasmussen, f. 21. maj 1916, gift 25. juni 1944 med Signe Nielsen, f. 27. april 1925, datter af N. Chr. Nielsen, Staby. Harry Langgaard Rasmussen er mekaniker og vognmand i Tim.

Børn:

- 1 Anker Langgaard Rasmussen, f. 7. april 1945.
- 2 John Langgaard Rasmussen, f. 17. april 1947.
- 3 Inger Langgaard Rasmussen, f. 18. juni 1950.
- 4 Lilian Langgaard Rasmussen, f. 29. august 1954.

DITLEVSEN-GRENEN

Det 7. af børnene fra hjemmet i Dørup var Ane Margrethe Jensdatter. Hun blev født i Dørup 25. marts 1826 og døde i Fruering 18. maj 1908. I en alder af knap 20 aar blev hun 13. januar 1846 gift med gaardfæster af Fruering Ditlev Pedersen, f. 6. november 1818, død 5. juni 1885, søn af gmd. Peder Ditlevsen og hustru Kathrine Thomasdatter af Stjør.

Ditlevsen-grenens slægtsgaard i Fruering, hvis navn er »Nedergaard«, er en af de faa gaarde, Adslev-slægten omkring midten af forrige aarhundrede blev knyttet til, og som indtil i dag er forblevet i dens eje. Og før Adslev-slægten blev knyttet til den gennem Ane Margrethes giftermaal med Ditlev Pedersen, var Ditlevsen-navnet allerede knyttet til den, idet Ditlev Pedersen da havde haft fæstebrev paa gaarden nogle aar. Navnet er knyttet til gaarden omkring 1840, da Ditlev Pedersen giftede sig med enken Ane Kristjansdatter, der havde fæstebrev paa gaarden, men døde efter 3 aars ægteskab.

Gaarden var fæste under Rathlousdal og købtes først fri af Peder Ditlevsen i 1909. Han havde allerede overtaget den 1885 efter faderens død paa moderens fæstebrev, og først efter hendes død blev den købt fri; den er saaledes en af egnens sidste gaarde, der er købt fri af fæste. Købesummen var den gang 26.000 kr. Gaarden var da nybygget, idet Peder Ditlevsen havde bygget den om, før han købte den fri. Gamle folk paa egnen stod uforstaaende overfor hans forehavende den gang, naar han ikke var ejer af gaarden, men Peder Ditlevsen ville have tidssvarende bygninger.

Den gamle slægtsbog indeholder forskellige optegnelser om det gamle hjem. Et barnebarn, fru Susanne Dam, Fruering, har i tillæget fra 1934 meddelt nogle minder om Ane Margrethes og Ditlev Pedersens hjem 1846—85. De aftrykkes her i deres fulde ordlyd:

Det var et godt hjem, de to byggede, der var flid og nøjsomhed og guds frygt til huse, og orden ude og inde.

Hver søndag morgen blev gaarden fejtet, saa der var pænt, naar vogne kom med kirkefolk i gaarde for at faa spændt fra. Efter gudstjenesten var de kørende inde at faa kaffe og faa en snak, det var altid hyggeligt. (Bedstefars gaard er nabo til præstegaarden).

Hver søndag kom gamle lærer Thøgersen ind til Bedstefar og fik en bitterdram, før han gik i præstegaarden efter præsten. Flasken med bitterdrammen i stod altid paa hylden i chatollet.

Bedstemor havde det hyggeligt og pænt, gulvet i dagligstuen (folkestuen) blev skuret hver lørdag aften, og saa blev der strøet sand; der skulle øvelse til at strø sandet, saa det kunne blive pænt.

Faster Ane Mette fortæller, at engang omkring ved 1870, da de skulle bage til jul, var der saa meget sne, at de ikke kunne komme over i det østre hus, hvor bageovnen var; de havde en mand til at kaste sne, men han blev ikke færdig den dag, da det feg efter, som han kom frem, saa maatte de gaa en lang omvej for at komme over i huset. Da de saa havde bagt, maatte de selv bringe

sigtebrødet rundt til smaafolk; de plejede ellers selv at komme efter brødet og andet godt, men kunne ikke for sne.

Der boede her paa Virring mark en prægtig gammel mand (P. Jakobsen); nu er han død; han tjente hos Bedstefar i 7 aar; han fortalte, at naar Bedstefar og Bedstemor kørte i byen og var kommet til sæde i vognen, sagde Bedstefar altid: »Saa i Guds navn«, og det var ikke mundsvejr, men kom fra et ærligt, kristent hjerte. Bedstefar var en stout bondemand, en hædersmand i dette ords rette betydning, en mand, som mange søgte raad hos. I den tid, provst Sevel var præst i Fruering, kom han næsten daglig op til Bedstefar, de var naboer og rigtige gode venner. Hjemmet var meget gæstfrit. Bedstefar var enkemand, da han blev gift med Bedstemor; der var ingen børn i hans første ægteskab, men nogle stedbørn, og det er rørende at læse gamle breve, (hvoraf nogle findes i slægten), hvori stedbørnene tolker deres tak til de to, der var dem i faders og moders sted.

Bedstefar døde 1885. Bedstemor levede 23 aar efter Bedstefar, hun levede ogsaa et rigt liv i sin enkestand. Bedstemor var meget flittig, jeg har aldrig set hende ledig, hun strikkede meget, og meget fint, og aldrig har jeg hørt Bedstemor sige noget ondt om andre mennesker, altid kunne hun undskylde, naar nogen ville føre sladder. Bedstemor sad altid og rystede lidt paa hovedet: »Aa, det passe it!“ saa blev der ikke talt mere om det.

Bedstemor har fortalt, at under krigen frygtede man for, at der skulle staa et slag omkring ved Fruering, og koner og børn skulle saa ned i præstens kælder for at være skjæmet, men det blev heldigvis ikke til noget med det.

Bedstemor fortalte ogsaa, at under krigen lejrede soldaterne sig i hele stuehuset, tog halm ind at ligge i, pigerne maatte være i sovekammeret om natten, de kunne ikke være andre steder. Soldaterne havde respekt for Bedstefader, han var jo stor og kraftig.

Børn:

- I Ane Kathrine Ditlevsen.
- II Peder Ditlevsen.
- III Jens Ditlevsen.
- IV Ane Mette Ditlevsen.
- V Petrine Ditlevsen.

- I Ane Kathrine Ditlevsen, f. 21. november 1846, død 29. april 1923. Gift 7. november 1873 med gaardejer Thomas Rasmus Gall i Fruering, f. i Skanderborg 23. oktober 1843, død 26. juni 1924. Thomas Rasmus Gall var enkemand efter Ane Johanne Christiansen Haugaard, der var død 4. januar 1873. (Se Haugaard-grenen V). Thomas Rasmus Gall var den første selvejergaardmand i Fruering.

Børn:

- A Frederik Nathanael Gall.
- B Johannes Gall.

- A Frederik Nathanael Gall, f. 9. februar 1878, død 26. december 1950. Gift 4. maj 1904 med Kathrine Kristensen, f. 18. januar 1880, død 25. september 1940, datter af gmd. P. J. Kristensen, »Ingergaard«, Baastrup pr. Hylke. Overtog gaarden efter faderen og overdrog den 1941 til svigersønnen Arne Kjærgaard.

Ved Frederik Galls død skrev Aarhus Amtstidende:

Fhv. gaardejer Frederik Gall, Fruering, er i gaar død ca. 75 aar gammel. Han havde ikke været rask i den senere tid, men var oven senge. Som



Frederik Gall, Fruering



Kathrine Gall, f. Kristensen

sædvanlig var han i gaar gaaet hen for at sove til middag, og stille og roligt gled han fra søvnen ind i døden.

Frederik var en af egnens kendte skikkelser. Han overtog som ung den gamle slægtsgaard i Fruering efter sin far og tog i sine manddomsaaer livligt del i egnens foreningsliv. Plantningssagen havde i særlig grad hans bevaagenhed, og han var i mange aar medlem af plantningsforeningens bestyrelse. Ogsaa for hesteavlen interesserede han sig stærkt. I et festligt lag var han som yngre ofte en af forgrundsfigurerne, og ikke mindst indenfor jægernes og de gamle soldaters rækker var han meget populær. Han var i en længere aarrække medlem af Forsvarsbroderforeningens bestyrelse.

Ved Kathrine Galls død skrev Skanderborg Amtsavis:

Fru Gall var en sjælden god og dygtig kvinde, der kun efterlader sig venner. Hendes liv og virke i hjemmet i Fruering og hendes stilfærdige færden blandt sognets folk vil blive bevaret i taknemmelig erindring af alle, der kendte hende.

Børn:

1 Agnes Gall.

- 1 Agnes Gall, f. 18. november 1907, gift 20. juli 1933 med Arne Kjærgaard, f. 6. oktober 1904, søn af grd. Kjærgaard, Hvinningdal ved Silkeborg. Arne Kjærgaard var forpagter af Fruering præstegaard fra 1933 til 1941 og overtog derefter Agnes Galls slægtsgaard.

Børn:

1a Bertha Gall Kjærgaard.

- 1a Bertha Gall Kjærgaard, f. 7. februar 1937, gift 14. december 1955 med smedemester i Skjærring ved Galten Bent Krogh, f. 29. april 1933, søn af gdr. Niels Krogh, Rosborg ved Odder.

Børn:

1a1 Anette Gall Krogh, f. 28. august 1957.



Henriette og Johannes Gall, Riis

B Johannes Gall, f. 23. juli 1879, død 29. marts 1920. Gift 27. september 1910 med Henriette Jørgensen af Søvind, f. 21. januar 1886. Henriette Jørgensen blev senere gift med cigarhandler Dissing, Horsens. Ingen børn.

II Peder Ditlevsen, f. 2. februar 1848, død 23. august 1921. Gift 24. marts 1876 med Karen Kirstine Andersen af »Karenslund«, Østerbording ved Silkeborg, f. 13. november 1853, død 27. oktober 1936. Peder Ditlevsen boede først nogle aar i Tulstrup, senere forpagter af Fruering præstegaard, og overtog som tidligere nævnt føde-

gaarden ved faderens død 1885. 1916 afstod han den til sønnen Alfred Ditlevsen, og tog ophold i Fruering.

Bedstefar Peder Ditlevsen var en god, dygtig og estimeret mand; han passede sin gaard bedre end de fleste paa den tid; han var en tid medlem af menighedsraadet, og var med til at oprette Virring sparekasse og i bestyrelsen de første aar. Han var en gemytlig mand og ville gerne drille, hvis han kunne faa held til det; paa den anden side var han heller ikke bange for at sige sin mening, naar det var paakrævet.

Bedstemor var lige saa dygtig paa sin vis. (En mand, der hjalp dem med høsten i flere aar, har engang fortalt, at selvom bedstemor fulgte med i marken og først gik hjem kl. 11—11½ til middagsmaden, fik de aldrig halvkogt eller sveden mad). Bedstemor var livlig og holdt meget af sang, og da der jo var 7 børn i hjemmet, trak det jo andre unge til, saa der var glade dage; men til gengæld maatte børnene jo ogsaa tage fat, saa snart de kunne gøre nytte, og de er alle blevet dygtige og har lært at tage tiden i betragtning. Bedstefar og bedstemor var begge flittige kirkegængere og holdt kirken højt i ære.

M. D.

Børn:

- A Ditlev Peder Ditlevsen.
- B Anders Ditlevsen.
- C Susanne Margrethe Ditlevsen.
- D Martinus Ditlevsen.
- E Alfred Ditlevsen.
- F Sigurd Ditlevsen.
- G Anne Margrethe Ditlevsen.

A Ditlev Peder Ditlevsen, f. 3. juni 1879, gift I 31. oktober 1907 med Mathilde Hald, f. 19. februar 1884, død 28. juni 1915, datter af gmd. Niels Hansen Hald, »Pederslund«, Horndrup ved Skanderborg. Gift II 16. november 1918 med Kirstine Marie



Ditlev Ditlevsen og hustru Mathilde, f. Hald ↓

Jensen, f. 29. september 1883, datter af grd. Søren Kr. Jensen, »Slaarupgaard«, Tørring. Ditlev Peder Ditlevsen har ejet gaardene »Engholm« og »Abildgaard«, forpagter af »Stidsmøllegaard« under Matstrup, gaarden „Charlottenlund“ ved Vejle, den længste tid, 1924—54, ejer af »Store Vingumgaard« ved Brædstrup og bor nu i Brædstrup.

Børn i I ægteskab:

- 1 Karen Lydia Ditlevsen.
- 2 Agnes Hedvig Ditlevsen.

Børn i II ægteskab:

- 3 Elna Margrethe Ditlevsen

- 1 Karen Lydia Ditlevsen, f. 16. august 1908, gift 4. september 1934 med Georg Sørensen, søn af grd. Søren Sørensen, Endelave, f. 8. september

1905. Georg Sørensen havde først sin fødegaard »Endelave Møllegaard« i forpagtning, og har siden 1937 haft en gaard paa Endelave.

Børn:

- 1a Anna Margrethe Hald Sørensen, f. 22. april 1938.
- 1b Inger Mathilde Sørensen, f. 10. februar 1942.

- 2 Agnes Hedvig Ditlevsen, f. 26. oktober 1913, gift 21. maj 1937 med Knud Sørensen, søn af gaardejer Søren Sørensen, Endelave, f. 29. august 1913. (Broder til ovennævnte). Knud Sørensen havde sin fødegaard, »Endelave Møllegaard« i forpagtning fra 1937 til 1941 og derefter en gaard paa Endelave; købte 1948 en gaard i Voerladegaard.

Børn:

- 2a Bent Hald Sørensen, f. 7. september 1938.
- 2b Irma Hald Sørensen, f. 30. september 1948.

- 3 Elna Margrethe Ditlevsen, f. 7. februar 1926. Ugift.

- B Anders Ditlevsen, f. 25. januar 1881, gift 29. maj 1912 med Lucie Johansen fra Chicago. Anders Ditlevsen rejste til Amerika 1901 og bor nu i Chicago.

Børn:

- 1 Luella Karen Ditlevsen.
- 2 Albert Ditlevsen.



Susanne Dam, f. Ditlevsen



Martin Dam, Verring

- C Susanne Margrethe Ditlevsen, f. 24. juni 1882, død 17. juni 1958, gift 2. april 1912 med gaardejer, sognefoged Martin Dam, søn af Kristen Dam, Verring, f. 10. december 1877, død 30. oktober 1943. Overtog Martin Dams fødegaard, »Mosegaard« i Verring, en gammel slægtsgaard.

Susanne Dam har været meget interesseret i slægten og indvalgte ved slægtsmødet i Skanderborg 1934 som medlem af slægtsudvalget, men maatte senere træde tilbage paa grund af sygdom. Har ogsaa leveret bidrag til baade den gamle slægtsbog og de senere udkomne tillæg.

Ved Martin Dams død skrev Aarhus Amtstidende:

Sognefoged Martin Dam, Verring, blev i gaar begravet fra Fruering kirke, efter at der først havde fundet en kort sørgehøjtidelighed sted i Skanderborg sygehus' kapel.

Kirken kunne næppe rumme de mange mennesker, der var mødt for at vise den afholdte sognefoged den sidste ære, og der var til baaren sendt et væld af smukke kranser.

Paa kisten, der stod i det straalende hav af blomster foran alteret, indsvøbt i et dannebrogflag, laa en meget smuk krans med blaa-gule baand fra afdødes søn i Sverrig.

Efter præstens tale traadte fru Susanne Dam hen til kisten og bragte i varme ord sin mand et sidste farvel, idet hun dybt bevæget fremdrog træk fra de sidste strenge dage paa sygehuset, den sidste altergang dernede og de sidste stunder, mens Martin Dam endnu var ved bevidsthed, og mindedes de store ting, de to havde oplevet sammen i Fruering kirke. Talen gjorde et dybt indtryk paa de tilstedeværende.

Børn:

- 1 Anna Margrethe Dam.
- 2 Karen Marie Dam.
- 3 Christen Peter Ditlev Dam.
- 4 Asger Ditlev Dam.

- 1 Anna Margrethe Dam, f. 13. maj 1913, gift 2. august 1934 med Søren Storm, f. 2. juni 1909, søn af gaardejer P. Storm,

»Damsgaard«, Staaby, Fyn. Havde først »Bechsminde« i Yding fra 1934 til de i 1939 overtog slægtsgaarden »Virring Mosegaard«.

Børn:

1a Margit Storm, f. 25. maj 1935.

1b Inge Storm, f. 11. august 1936.

1c Svend Aage Storm, f. 25. september 1938.

1d Arne Storm, f. 10. juli 1940.

- 1a Margit Storm, f. 25. maj 1935, gift 25. juni 1955 med landpostbud i Hørning Leo Sørensen, f. 12. januar 1932 i Venge, søn af landpostbud Søren Sørensen.

Børn:

1a1 John Storm Sørensen, f. 12 maj 1956, død 21. september 1957.

Fik et stykke æble i luftrøret og døde trods hurtig indgriben dagen efter.

1a2 Alf Storm Sørensen, f. 11. april 1958.

- 2 Karen Marie Dam, f. 3. september 1914. Ugift. Bor i Virring.

- 3 Christen Peter Dam, f. 17. december 1915, gift 13. september 1952 med Ruth Bragstad, f. 24. maj 1921 i Trondheim i Norge, død 13. juni 1957. Christen Peter Dam er tekniker og ansat i et konsulterende bygningsfirma i Enskede, Sverrig.

Børn:

3a Hans Peter Dam, f. 12. juli 1953.

- 4 Asger Ditlev Dam, f. 17. januar 1922, gift 2. november 1945 med Ritta Grethe Knudsen, f. 25. marts 1924, datter af Viggo Knudsen, Hasselager. Asger Ditlev Dam er mejeriarbejder og landmand i Canada.



Martinus Ditlevsen og hustru Agnes f. Holmboe

Børn:

4a Inge Irene Dam, f. 21. oktober 1947.

- D Martinus Ditlevsen, f. 21. februar 1885, gift I 28. oktober 1910 med Agnes Holmboe fra Elling, f. 4. maj 1888, død 17. januar 1919. Gift II 26. juni 1926 med Agnete Basse, datter af grd. Sejr Basse, Blegind pr. Hørning. Martinus Ditlevsen har været forpagter af sin morfars gaard, »Karenslund« og gaardejer i Horndrup ved Skanderborg; bor nu i Stilling.

Børn i I ægteskab:

- 1 Karen Ester Holmboe Ditlevsen.
2 Egon Kassimir Holmboe Ditlevsen.

3 Henning Peter Holmboe Ditlevsen.
(Tvillinger).

Børn i II ægteskab:

4 Agnes Ditlevsen.

- 1 Karen Ester Holmboe Ditlevsen, f. 3. juli 1912, gift 9. maj 1945 med Hans Jacob Linnemann, f. 30. juni 1916 i København, søn af Thomas Linnemann, Stilling St. Hans Jacob Linnemann er gaardejer i Taarup ved Auning.

Børn:

1a Inger Marie Linnemann, f. 19. august 1946.

1b Annie Linnemann, f. 22. juni 1950.

1c Lise Lotte Linnemann, f. 19. august 1953.

- 2 Egon Kassimir Holmboe Ditlevsen, f. 4. marts 1916, gift 14. november 1946 med Ida Bertelsen, f. 4. november 1921, datter af Frans Bertelsen, »Lystrupgaard« pr. Vivild. Hjælp først svigerforældrene til 1953; derefter statshusmand i Lundby ved Allingaabro.

Børn:

2a Per Holmboe Ditlevsen, f. 7. september 1947.

2b Ivan Holmboe Ditlevsen, f. 31. oktober 1951.

- 3 Henning Peter Holmboe Ditlevsen, f. 4. marts 1916, gift I 10. marts 1943. Gift II 4. marts 1953 med Edith Flengel, f. 10. marts 1931, datter af fabrikant Flengel, Slagelse. Ansat i politiet 1941 med tjeneste i Slagelse fra 1943; siden 1954 overbetjent samme sted.

Børn:

3a Asbjørn Holmboe Ditlevsen, f. 16. september 1943.

- 4 Agnes Ditlevsen, f. 9. maj 1927, gift 5. september 1948 med rørsmed i Ugerløse ved Kalundborg Paul Børge Østfeldt, f. 17. november 1922 i Tyrstrup, søn af fhv. sognepræst Østfeldt.

Børn:

4a Gerda Agnete Østfeldt, f. 6. marts 1949.

4b Karin Lena Østfeldt, f. 28. februar 1951.

4c Else Margrethe Østfeldt, f. 12. oktober 1953.

4d Arne Ditlev Østfeldt, f. 21. august 1955.

- E Alfred Ditlevsen, f. 14. april 1886, gift 24. marts 1919 med Emmy Hvejsel, f. 23. maj 1890, datter af gmd. P. Hvejsel, Gram. Alfred Ditlevsen overtog fødegaarden i Fruering 1916 og drev den til 1946, da sønnen, Per Ditlevsen, overtog den. Bor nu i Fruering.

Børn:

1 Per Hvejsel Ditlevsen.

2 Ellen Hvejsel Ditlevsen.

- 1 Per Hvejsel Ditlevsen, f. 3. februar 1921, gift 24. april 1946 med Mary Nielsen, datter af gaardejer Martin Nielsen, Batstrup. Overtog fødegaarden 1946.



Sigurd Ditlevsen, Tved



Kirstine Ditlevsen, f. Povlsen

Børn:

1a Inge Martha Ditlevsen, f. 28. marts 1947.

1b Emmy Ditlevsen, f. 27. juli 1949.

1c Kirsten Ditlevsen, f. 19. juli 1953.

1d En pige, f. 7. oktober 1958.

2 Ellen Hvejsel Ditlevsen, f. 16. november 1922. Ugift.
Husassistent i Aarhus.

F Sigurd Ditlevsen, f. 3. februar 1891, død 8. februar 1957,
gift I 24. oktober 1920 med Kirstine Povlsen, f. 20. maj
1899, død 18. april 1952, datter af gmd. Povl Povlsen, Langkjær paa
Mols. Gift II 24. december 1954 med Karoline Jensen, f. 26.
juli 1895, datter af Jens Jensen, Karlby ved Hornslet. Sigurd Dit-
levsen opholdt sig i Amerika i 6 aar. Ejede derefter »Bukballe-
gaard« ved Hylke til 1948, da han flyttede til Tved paa Mols.

Børn:

1 Hans Ditlevsen.

2 Svend Ditlevsen.

3 Else Ditlevsen.

1 Hans Ditlevsen, f. 1. august 1921, gift 24. oktober 1945
med Bertha Petersen, f. 4. august 1923 i Vraa, datter af murer-
arbejdsmand Harry Petersen. Hans Ditlevsen har en Ejendom i
Hylke.

Børn:

1a Børge Ditlevsen, f. 10. april 1947.

1b Jens Ditlevsen, f. 29. maj 1952.



Ditlev P. Ditlevsen, Brabrand, og hustru Nielsine Helene.
f. Nielsen

2 Svend Ditlevsen, f. 16. juli 1924, gift 30. april 1954 med Astrid Petersen, f. 5. september 1932 i Vellerup i Sønderjylland. Svend Ditlevsen bor i Gelballe ved Lunderskov.

Børn:

2a Bent Ditlevsen, f. 21. jan. 1955.

3 Else Ditlevsen, f. 17. juli 1929. Ugift

G Anna Margrethe Ditlevsen, f. 6. februar 1893, død 3. februar 1916. Ugift.

III Jens Ditlevsen, f. 5. november 1852, død 15. februar 1930, gift 6. april 1877 med Ane Andersen, datter af gmd. Anders Kaspersen, Fruering, død 15. september 1918. Jens Ditlevsen havde i nogle aar en landejendom paa Virring mark, blev senere uddeler i Virring brugsforening og Stilling brugsforening.

Ved Jens Ditlevsens død skrev Aarhus Amtstidende bl. a.:

Afdøde, der var født i Fruering, og hørte til den gamle rytterslægt, hvis stamtræ forgrener sig over store dele af Skanderborg- og Aarhusegnen, var en retsindig og meget solid mand, en af dem, hvis ord man altid kunne stole paa.

Et barnebarn skildrer, hvordan bedsteforældrene paa deres gamle dage satte en ære i at holde hus og have i fin orden og skabte et hyggeligt hjem, hvor børn og børnebørn befandt sig godt; de var den gang flyttet fra brugsforeningen og boede i et hus ved Stilling sø. Julemorgen gik turen til Stilling, og disse julebesøg staa endnu levende for børnebørnene; ligesaa ogsaa ture, de gik sammen med børnebørnene langs søen og paa kirkegaarden, og til familien i Fruering og Gram. Ane og Jens Ditlevsen ville gerne gøre det godt for andre og kunne lide afsavn for at andre kunne befinde sig vel; naar børnene kom paa besøg, rykkede de ud af soveværelset, for selv kunne de nøjes med den mindre plads. Ane Ditlevsen skildres som et fint og kærligt menneske, der altid huskede at glæde børnebørnene paa deres fødselsdage med en hilsen.

Da Jens Ditlevsen blev ene, boede han en tid hos sønnen Anders Kasper Ditlevsen, der da var direktør for »Jysk Frøforsyning« i Horsens; men da sønnen senere flyttede til Skive, og Jens Ditlevsen dels gerne ville blive paa sin gamle egn, og dels var bange for at være andre til byrde, flyttede han ind paa Hansted hospital, hvor han boede til sin død 1930.

Børn:

- A Ditlev Peder Ditlevsen.
- B Anders Kasper Ditlevsen.
- C Martin Georg Ditlevsen.

A Ditlev Peder Ditlevsen, f. 15. april 1878, død 28. februar 1944, gift 18. november 1906 med Nielsine Helene Nielsen

af Skød, f. 1. november 1885. Ditlev Peder Ditlevsen var ansat ved banen i Kolind fra 1922 til 1932, derefter i Brejning til 1937, og endelig i Brabrand til 1943, da han blev pensioneret.

Om Ditlev Ditlevsen skrev Brabrand Borgerblad 3. februar 1944:

Pens. baneformand Ditlev P. Ditlevsen er den 29. f. m. afgaaet ved døden, 65 aar gammel. — Afdøde kom fra Brejninge til Brabrand i 1937. Han karakteriseres af sine tidligere medarbejdere som en god og dygtig mand indenfor sit felt og afholdt af baade over- og underordnede. — Han var en mand, der kun havde venner, en god ægtemand og familieforsørger.

Børn:

- 1 Jens Arne Ditlevsen.
- 2 Mary Jensine Ditlevsen.
- 3 Hildur Ditlevsen.

- 1 Jens Arne Ditlevsen, f. 17. august 1907, gift 22. september 1935 med Helga Marie Christensen, f. 31. marts 1914 i Kgs. Thisted i Himmerland, datter af smedemester G. P. Christensen. Jens Arne Ditlevsen arbejdede først ved landbruget; var derefter ekstraarbejder ved banen i Brabrand fra 1934 til 1937, da han blev ansat ved gasværket i Brabrand; er nu assistent samme sted.

Børn:

- 1a Erik Ditlevsen, f. 17. maj 1940.
- 1b Torben Ditlevsen, f. 23. juli 1946.
- 1c Jette Ditlevsen, f. 1. november 1950.

- 2 Mary Jensine Ditlevsen, f. 13. juli 1908, gift 8. maj 1933 med mælkehandler i Kolind Niels Aage Jensen, f. 22. marts 1905 i Beldringe paa Fyn, søn af Adolf Marinus Jensen.

Børn:

- 2a Ole Ditlev Jensen, f. 11. september 1933.
- 2b Peter Ditlev Jensen, f. 16. april 1946.

- 3 Hildur Ditlevsen, f. 12. marts 1912, gift 26. april 1936 med pakmesterformand i Horsens Arne Nielsen, f. 23. december 1911 i Horsens, søn af maskinpasser Niels Nielsen.

Børn:

- 3a Jørn Nørgaard Nielsen, f. 28. december 1936.
- 3b Hanne Nørgaard Nielsen, f. 8. april 1944.

- B Anders Kasper Ditlevsen, f. 8. juli 1880, død 11. maj 1935, gift 5. november 1905 med Laura Esbensen, f. 11. oktober 1877, død 16. maj 1921. Anders Kasper Ditlevsen har været købmand i Skive, en tid direktør for »Jysk Frøforsyning« i Horsens, siden igen i Skive, og tilsidst købmand i Nibe.

Ved efterretningen om hans død skrev Aalborg Stiftstidende bl. a.:

I 1921 kom købmand Ditlevsen til Nibe og overtog købmand Hauerslevs forretning i Søndergade, som han har drevet med stor dygtighed. Ditlevsen var meget agtet og afholdt saavel i byen som i sin store kundekreds paa landet og iøvrigt alle, der kom i berøring med ham. Han var en i alle maader hjælpsom og retlinet mand, som vil blive savnet overordentlig meget. I perioden 1925 til 1929 var han formand for ligningskommissionen og har siden 1926 siddet i bestyrelsen for Nibe og oplands bank. I somme-



Købmand A. K. Ditlevsen, Nibe



Laura Ditlevsen, f. Esbensen

ren 1934 blev han efter folketingsmand Pinstrups død valgt til formand for banken. Overalt flages der i dag paa halv stand i sorg over, at byen har mistet en af sine bedste og mest afholdte borgere.

Ved bisættelsen i Nibe udtalte pastor Bonnesen iflg. samme blad:

Ditlevsen var ikke en mand, der søgte at trænge sig foran, tværtimod, han søgte altid at holde sig tilbage og hellere at skjule sig selv end trænge sig paa. Man kunne ikke andet end lægge mærke til købmand Ditlevsen, og mange mærkede, at han var her, fordi han havde saa meget tilovers for mennesker. Han var en mand med ualmindelig arbejdskraft og arbejdsvilje; der skulle bestilles noget, og der skulle være orden i sagerne. Man tænkte, at den mand alene var optaget af sine forretninger. Ja, han passede sine pligter, men bagved denne overflade bankede et godt hjerte, og derfor vil vi mindes ham længe i Nibe og omegn. Han var en god og hjælpsom mand. Han hjalp mange, der var i økonomiske vanskeligheder, han gav gerne og uden at gøre sig bemærket, fordi det ikke var for at vinde ære, men fordi hans hjerte følte med menneskers vanskeligheder.

Børn:

- 1 Thora Ditlevsen.
- 2 Ane Margrethe Ditlevsen.
- 3 Henriette Ditlevsen.

- 1 Thora Ditlevsen, f. 26. oktober 1904, gift 28. september 1926 med trafikkontrollør i Aalborg Aage Møller Olesen, f. 9. januar 1903 i Næsborg sogn, søn af lærer Jens Marius Olesen.

Børn:

- 1a Finn Møller Olesen.

- 1a Finn Møller Olesen, f. 20. juni 1931, gift 12. maj 1956 med Lise Keis Hansen, f. 4. juni 1931 i Vejle. Finn Møller Olesen er intendanturløjtnant i København, og Lise Keis Hansen er uddannet fysioterapeut.



Mette og Martin Ditlevsen, Odense

- 2 Ane Margrethe Ditlevsen, f. 17. maj 1911, gift 14. oktober 1934 med Hans Valdemar Holm Klitgaard, f. 11. juli 1907 i Nibe, søn af bagermester N. Holm Klitgaard, Nibe. H. V. H. Klitgaard var bogholder paa slagteriet i Nibe fra 1930 til 1939, da han blev salgschef for firmaet J. Steffensen, Kødbyen, København, med bopæl i Aabyhøj.

Børn:

- 2a Niels Anders Holm Klitgaard, f. 28. novbr. 1937.
2b Inger Holm Klitgaard, f. 17. juni 1940.

- 3 Henriette Ditlevsen, f. 10. juni 1913, gift 10. oktober 1936 med salgsinspektør i Aalborg Melgaard Pedersen, f. 29. januar 1913 i Hals, søn af købmand Anton Petersen.

Børn:

- 3a Birthe Melgaard Petersen, f. 19. november 1938.

- C Martin Georg Ditlevsen, f. 18. august 1883, død 8. februar 1949, gift 12. april 1912 med Mette Leth Espensen, f. 2. januar 1889, datter af gaardejer P. Leth Espensen, »Højlund«, Boes pr. Alken. Martin Georg Ditlevsen har ejet flere gaarde og boede ved sin død i Odense.

Børn:

- 1 Petra Leth Ditlevsen.
2 Anna Leth Ditlevsen.
(Tvillinger).
3 Karen Leth Ditlevsen.

- 1 Petra Leth Ditlevsen, f. 12. januar 1913. Kontorist i Odense.
2 Anna Margrethe Leth Ditlevsen, f. 12. januar 1913, død 3. februar 1940. Ugift. Modist i Odense.
3 Karen Leth Ditlevsen, f. 24. januar 1918, gift 10. april 1941 med murermester Herbert Balsby Petersen, f. 9. november 1916, søn af tømrer A. Petersen, Aarhus.

Børn:

- 3a Lene Leth Balsby Petersen, f. 14. januar 1944.
3b Ole Leth Balsby Petersen, f. 20. juli 1946.

- IV Ane Mette Ditlevsen, f. 29. juli 1860, død 31. december 1946, gift 3. april 1886 med sognefoged, gaardejer Rasmus Pedersen, f. 1. februar 1859, død 2. juli 1936, søn af sognefoged,



Marie Pedersen, Gram

gaardejer Peder Danielsen i Vitved. Rasmus Pedersen overtog sin fødegaard i Vitved, men solgte den 1908; boede derefter en del aar i Svinsager og sidst i Gram.

Ane Mette Danielsen skildres som familiens »gode aand«, der altid kun talte godt om andre, og altid kunne faa en lille kontrovers bilagt.

Børn:

A Marie Pedersen.

B Peder Ditlev Pedersen.

A Marie Pedersen, f. 27. oktober 1887. Ugift. Kogerske i Gram. Død 3. oktober 1956.

B Peder Ditlev Pedersen, f. 10. november 1889, gift 25. juni 1918 med Karen Laurssen af Solbjerg, f. 23. marts

1891. Peder Ditlev Pedersen havde først en gaard paa Gram mark, senere i Jaungyde, og bor nu i Tørring ved Laven.

Børn:

1 Gudrun Pedersen.

2 Martin Gunnar Pedersen.

1 Gudrun Pedersen, f. 5. november 1922, gift 21. maj 1950 med Christian Wulff, f. 22. marts 1924, søn af gaardejer Laurs Wulff, Yding. Christian Wulff har overtaget svigerforældrenes gaard i Jaungyde. — Ingen børn.

2 Martin Gunnar Pedersen, f. 24. april 1924, gift 24. april 1954 med Grethe Brandt, f. 2. februar 1929, datter af Georg Brandt, Sorring. Martin Gunnar Pedersen er gaardejer i Jeksen Dale.

Børn:

2a Birthe Marie Pedersen, f. 29. september 1954.

V Petrine Ditlevsen, f. 23. maj 1862, død 19. december 1937. Gift I 1884 med Martin Andersen af Stjær, f. 4. januar 1859, død 10. august 1893, forpagter af Petrine Ditlevsen fødegaard i Fruering. Gift II 24. maj 1895 med gaardejer Rasmus Jensen Pedersen af Dørup, f. 25. maj 1864, død 6. marts 1942. (Se Melballe-slægten, Pedersen-grenen fra Dørup VI).

Rasmus Jensen Pedersen var søn af Peder Sørensen, der blev gift med Mette Marie Jensdatter, datter af Dørup-slægtens stamforældre Jens Bærntsen og Ane Johanne Pedersdatter. Peder Sørensen arvede slægtsgaarden i Dørup efter sine svigerforældre, og 1895 overtog Rasmus Jensen Pedersen den, men solgte den i begyndelsen af aarhundredet, hvorved den gamle slægtsgaard gled slægten af hænde.

EFTERSKRIFT

Udarbejdelsen af slægtsregistret har fundet sted fra efteraaret 1955 til foraaet 1956. Hvad der senere er sket indenfor slægten er kun undtagelsesvis kommet med, naar jeg har faaet kendskab til det.

G. H.

RASMUSSEN-SLÆGTEN

FRA JEKSEN-STILLING

Denne slægtsgren nedstammer fra den femte af gaardejer Peder Jensen og hustru Margrethe Rasmusdatters døtre, A n e P e d e r s d a t t e r. Hun var født i Adslev 23. marts 1799 og døde i Aalsø mølle 25. juni 1881. 8. oktober 1820 blev hun gift med R a s m u s P e d e r s e n, søn af gaardejer Peder Rasmussen og hustru af Jeksen, født 11. april 1796, død i Stilling 29. juli 1880.

De overtog Rasmus Pedersens fødegaard i Jeksen, der efter statsbanke-rotten 1813 var forgældet og i høj grad forsømt, hvorfor Anes forældre til at begynde med havde sat sig imod giftermålet, da de havde udset sig en velhavende gaardmandssøn i Bering til svigersøn. Han ville nok, men Ane holdt fast ved „Ras“.

Ane havde to søstre gift med gaardejere i Bering (Thøger og Munch).

Det mærkedes snart, at de unge i Jeksen tog fat paa at drive gaardbruget frem. En stor del af de 100 tdr. land laa hen i hede. Merglingen gav fine resultater, og der blev det bedste forhold til forældrene i Adslev. De fik oprettet »kgl. privilegeret kro« i gaarden samt en mindre høkerhandel. Farmor passede kroen og farfar marken.

Under slaget ved Waterloo 1815 blev Napoleons hær oprevet, og en del af soldaterne flygtede mod nord. Nogle landede i Aarhus-Skanderborg egnen, og deraf kom en til Jeksen Kro, hvor han fik sit ophold mod at hjælpe til med at gaa farmor til haande. Han havde et lille rum at sove i, lige op til krostuen. Han var skikkelig og flink, men i sin tale blandede han danske brokker med sit franske.

Han taalte ikke, der blev talt ondt om Napoleon, der var hans helt — trods alt.

Han gik tidligt til ro. En aften, der var kommet nogle folk fra Olufsmarked i Aarhus ind paa kroen og lidt højroastede talte ondt om Napoleon, kom den lille franskmand springende ind, svingende med sin sabel, kun iført skjorte. „Saa, lille Francoa, gaa ind og i seng“, sagde farmor og gav derefter gæsterne en omgang.

Far mindedes ham med glæde; og der er ingen tvivl om, at franskmænden har fortalt meget om sin helt.

Farfar var kun 48 aar, da de solgte kro og gaard til slægtningen Søren Rasmussen og flyttede til Stilling, hvor de købte en mindre gaard. De fire sønner og en datter fødtes alle i Jeksen.

AA P e d e r R a s m u s s e n, født 11. maj 1823, død 26. august 1906, gift 17. sept. 1847 med F r e d e r i k k e J e n s e n, datter af gaardejer Jens Jørgensen og hustru Anna af Jeksen, født 11. februar 1828, død 24. december 1901.

- BB Thøger Rasmussen, født 1. juni 1825, død 18. marts 1883; gift 29. april 1854 med Ane Mette Sørens datter af Stilling (søster til Ane Cathrine (Trine), Aalsø Mølle), født 14. oktober 1833, død 1. november 1908 i Glatved, hvor hun opholdt sig i de sidste 12 aar af sit liv hos datteren, lærerinde Thyra Rasmussen.
- CC Margrethe Rasmus datter, født 1827, gift 2. december 1848 med sin fætter Peder Jensen af „Fusvad“. Han døde 25. april 1849, 26 aar gl., altsaa knapt et halvt aar efter brylluppet. 25. maj 1850 blev Margrethe i Adslev kirke viet til ungkarl Peder Nielsen fra Them sogn, født 8. januar 1821. Den 9. maj 1851 døbttes deres datter Petrea Pedersen i Adslev kirke. 14. maj 1851 døde Ane Margrethe Rasmus datter og blev begravet i Adslev 18. maj 1851. Døds-aarsagen ikke opført (barsel-feber?). 27. maj døde datteren Petrea.
- DD Jens Peter Rasmussen, født i Jeksen 11. maj 1829, død i Aalsø 2. december 1910, gift 16. oktober 1852 med Ane Cathrine Sørens datter (søster til Thøger Rasmussens kone Mette i Aals-
rode skole), datter af gaardejer Søren Henriksen og hustru, Stilling, født 11. januar 1835, død 18. februar 1920.
- EE Søren Rasmussen, født 21. maj 1838, død 13. februar 1916, gift 12 april 1870 med Martha Sofie Jensen af København, født 14. december 1847, død 9. juni 1913 i Ulstrup Friskole paa Røsnæs.

»Den fortryllede skov«

Der var engang en mor, som boede med sin lille dreng i et hus ved bredden af en dejlig stor sø, hvori der levede svaner. Langt fra huset, men ikke længere borte end man altid kunne se den, laa der en stor skov — og den var fortryllet paa en ond maade. Man kunne nemlig godt komme ind i den, ja, det var slet ikke vanskeligt at finde vejen til den og ind i den, men der var noget derinde, som gjorde, at man aldrig kunne finde ud af den igen, aldrig finde hjem mere, hvis man var kommet derind.

Derfor sagde moderen hver eneste dag til sin lille dreng: »Du maa aldrig gaa saa langt bort fra mig, at du ikke kan finde hjem mere. Du maa gerne gaa ud at lege, du maa ogsaa gerne gaa en lang tur, men du maa love mig, at du aldrig gaar ind i den fortryllede skov. Der bor nemlig en heks inde i skoven, og hun er saa ond, at hun vil have alle børn til at glemme deres hjem og deres mor. Hun har en heksesalve, som hun smører øjne og øren med paa alle, der kommer ind i hendes skov. Og de, som har faaet smurt øjne og øren med heksesalve, kan ikke længere se, hvad der er godt eller ondt, eller høre, hvad der er sandt eller usandt, og naar de ikke kan det længere, saa bliver de som hæsligt kryb og trolde og ligner slet ikke rigtige mennesker mere«.

Den lille dreng gøs og var slet ikke sen til at love sin mor, at han aldrig nogensinde ville gaa ind i den frygtelige skov. Ja, han blev saa bange for at falde i kløerne paa den grusomme heks, at han gik langt udenom den fortryllede skov og skyndte sig hjem til sin mor hver aften, inden det blev mørkt.

Hver aften, naar moderen var færdig med sit arbejde, tog hun den lille dreng ved haanden, og saa gik de ned til søen. Paa vejen derned snakkede de sammen, saadan som en mor altid snakker med sit barn. Drengen spør-

ger og spørger, og moderen fortæller ham alt det, han gerne vil vide, og ogsaa det hun ønsker, han skal vide, men som han ikke selv spørger om endnu. Allerhelst vil hun lære ham, hvordan han altid skal være kærlig og god, saa han aldrig kommer til at gøre sig selv eller andre fortræd. Og mens de to nu gaar ned mod søen fra deres hus hver aften, saa kommer der ogsaa hver aften ude fra søen tre dejlige hvide svaner helt hen til bredden. De spiser af moderens haand, og den lille dreng synes næsten, det er, som om hans mor og svanerne ved noget om hinanden og forstaa hinandens tale. Hver aften har drengen lyttet godt efter og haabet paa, at han ogsaa engang kan lære at forstaa svanerne. — Saa sker det en aften, at han hører en fin sagte tone, han kan slet ikke forstaa, hvorfra den kommer, for det er ikke hans mor, som synger, hendes stemme kender han da saa godt. Han bliver helt stille, og i sin stærke, stille lytten hører han nu tydeligt svanernes sang:

»I fredens land bag de bjerge blaa, der har vi svaner hjemme,
og hvis I følger med I smaa, saa faar I ogsaa stemme.
Og kongen i det høje slot, han vil saa gerne have,
at I skal ha' det rigtig godt. Men glem saa ej hans gave«.

Mor, siger da den lille dreng, hvad er det for en gave, svanerne synger om, hvad er det for en konge, der giver gaven, og hvem giver han den til? Og moderen svarer: »Svanerne synger om den konge, som hersker over alt og alle, den konge, hvis rige er uden grænser, og hvis magt aldrig kan ødelægges for hans magt og rige er kærlighedens. Og den konge giver sin gave til alle smaa børn. Saa længe børnene er smaa, passer deres mor paa gaven for dem, men saa snart børnene er saa store, at de kan høre og forstaa, hvad svanerne synger, saa faar de selv lov at passe paa deres gave, som er en guldskillling. Nu skal du faa din guldskillling, og du skal altid have den i din haand, saa du hele tiden kan holde øje med den og holde den blank og fin. En dag sender den gode konge nemlig bud efter dig med svanerne, som egentlig er hans sendebud. De vil da følge dig til hans rige, hvor du for at komme ind skal aflevere din guldskillling fin og blank. Til gengæld faar du lov at bo i den gode konges rige; der faar du alle dine ønsker opfyldt og faar lov at være sammen med dem, du holder allermost af altid«.

Nu gaar der lang tid, hvor den lille dreng hver dag, mange gange hver eneste dag ser paa sin guldskillling. Den er altid fin og blank. Saa glemmer han den engang imellem, maaske kommer han i tanker om den, naar han gaar aftentur med sin mor ned til svanesøen. Men skillingen er lige blank for det. Og nu begynder han ogsaa at gaa saa lange ture, at han sommetider først kommer hjem, naar hans mor har været ved svanesøen, og efterhaanden kommer han endda saa sent, at hans mor tit er gaaet i seng, og saa har han slet ikke tænkt paa sin guldskillling, før han har været inde hos sin mor for at sige godnat, og hun har mindet ham om den.

Drengen vover sig længere og længere hjemmefra. Han gaar ofte helt ud i nærheden af den fortryllede skov, og nu hænder det mange gange, at hans mor er gaaet i seng og er faldet i søvn, inden han kommer hjem, og saa faar han slet ikke sagt godnat til hende. Og han glemmer ogsaa helt at se paa sin guldskillling.

En dag, hvor han igen er kommet helt hen til skovens udkant, ser han, at den egentlig er saa køn, og den ser i hvert fald slet ikke farlig ud, der er saa mange kønne blomster og træer, saa langt han kan se ind i den. Maaske er der slet ingen heks derinde, tænker han da. Han faar lyst til at gaa ind i skoven for at undersøge den. For hvis der nu slet ikke er nogen heks mere, hvis det kun er noget, man har bildt hans mor ind, saa vil han rigtignok gerne gaa hjem og fortælle hende, at hun ikke behøver at være bange for skoven mere.

Og hvis der er en heks, ja, saa vil han sandelig tage en stor k ep med sig og slaa hende ihjel. Det tror han bestemt, han kan, nu han er blevet saa stor og st erk. Og saa vil hans mor rigtignok blive stolt af ham, og alle mennesker vil sige: Se der gaar den gode dreng, som slog den grusomme heks ihjel, hvor var det godt, og hvor er han dygtig. Ja, saadan vil han g ore det, slaa den onde heks ihjel, hvis hun da er derinde i skoven og derefter skynde sig hjem til sin mor. Han vil ikke sige noget i forvejen, det skal v are en overraskelse, og saa vil hans mor nok blive saa glad, at hun helt glemmer at blive ked af, at han har gjort noget, hun havde bedt ham om at lade v are med.

En morgen staar drengen tidligt op og vil liste hjemmefra, uden at moderen h orer det. Han er nemlig bange for, at hun skal g ette, hvad han har i sinde, og forbyde ham det. En mor g etter n asten altid rigtigt, synes han — og is er da, naar man vil til at g ore noget, som hun har sagt, man ikke maa. Stille lister han ud og tr ekker d oren forsigtig til efter sig. Moderen vaagner ikke. For f erste gang gaar han hjemmefra uden at sige farvel til hende.

Det er forresten slet ikke saa rart at g ore noget, som ens mor har sagt, man ikke maa, synes han, og drengen bestemmer sig til, at han ikke vil gaa ret langt ind i skoven — i hvert fald ikke l engere end han kan skynde sig ud af den igen samme vej, han kom ind. Ja, han vil saam end ikke tage mere end eet eneste skridt ind i den, for naar nu hans mor har sagt, han ikke maa, saa vil han ikke g ore det. Men eet eneste skridt, det vil han nu ind i den, naar han nu har bestemt sig til det. Saa kan han endda naa at komme tidligt hjem, maaske inden hans mor vaagner og opdager, han er v ek, og saa bliver hun da ikke ked af det. Bare eet eneste skridt! Ja, det vil han n ojes med og saa skynde sig hjem, alt hvad han kan.

Nu gaar der mange aar. Moderen har ventet og ventet. I dage og n atter har hun siddet og ventet paa sin dreng. I mange dage s ogte hun over alt. Om n atterne sad hun oppe med lys i sit vindue og ventede paa ham. Men da dagene blev til uger og ugerne til aar, da forstod hun, at drengen var gaaet ind i den fortryllede skov, hvor saa mange andre var gaaet ind og var blevet borte.

Saa snart drengen var traadt et skridt ind i skoven, blev alting kulsort omkring ham. Han blev frygtelig bange og sprang hurtigt et skridt tilbage — men det f orte ham ikke ud af skoven. Den havde lukket sig om ham. Det er rigtig, at han kun gik et skridt ind i skoven, men der var hundrede og atter hundrede af skridt tilbage, og der var ikke vej eller sti at finde. Saadan var den fortryllede skov! Drengen gav sig til at gr ede bitterligt og raabte, alt hvad han kunne paa sin mor. Men ingen h orte ham, ingen svarede ham. Saa begyndte han at famle sig vej i m rket, han rev sine h ender til blods og sine kl eder i laser, han snubled i t jernekrat og over skarpe stene. Til sidst blev han liggende paa den stenhaarde grund og gr ed og gr ed.

Pludselig ser han da en lysning i den m rke skov, og ud af den — henimod ham — kommer en frygtelig heks omgivet af de afskyeligste trold og h esligt slimet kryb. Tudser, slanger og rotter kryber, springer og bugter sig afsted henimod drengen, som er lammet af skr ek. Aldrig havde han t enkt sig, at der fandtes saa grusomme og stygge uhyrer i verden. Nu er heksen helt n er ved ham, hun b jer sig over ham, og drengen giver et skrig af r dsel. »Men hvorfor raaber du saa h jrt k ere ven«, siger heksen, »jeg kommer jo for at byde dig velkommen til mit smukke slot, her skal du faa lov at v are hos mig hver dag, du skal sidde til bords med alle mine smukke prinsesser og prinser, her ser du nogle af dem. Ja, men hvorfor bliver du dog ved at skrig, tag nu lille Guldhaar ved haanden, og f olg med hende«, siger heksen, mens hun skubber en modbydelig stor rotte hen mod drengen. Men nu ser heksen, hvor bange drengen egentlig er, og kommer

i tanker om noget, hun ikke har faaet gjort. »Aah«, siger hun, »det er da ogsaa en skam, at jeg har glemt at smøre dine øjne og øren, du kan jo slet ikke se noget herinde i skoven, kom dog her min ven og lad mig smøre dine øjne og øren«. Drengen er besvimet af skræk, mens heksen har talt til ham. Nu smører hun hans øjne og øren. Da han vaagner igen, ser han en dejlig dronning, som sidder omgivet af yndige gullokkede prinsesser og smukke prinser. Han selv ligger paa en skovbund saa blød og fin, der er i tusindvis af blomster omkring ham, og over hans hoved i de skyggefulde træer kvidrer fuglene, og vævre egeren springer fra gren til gren. Alt er saa smukt, som han aldrig har tænkt sig noget kunne være i denne verden. Og nu kommer den dejlige dronning og hendes følge hen til ham og siger: »Velkommen til mit slot og rige, kære ven. Det var dejligt, du kom, vi har længe ventet paa dig. Her skal du faa alle dine ønsker opfyldt, næsten før du udtaler dem«. — »Tak skal De have, naadige dronning«, svarer drengen, »saa vil jeg bede Dem vise mig vej ud af skoven, saa jeg kan skynde mig hjem til min mor. Jeg vil saa nødig, hun skal blive angstelig for, hvor jeg kan være, jeg vil saa nødig gøre hende bedrøvet«. »Ja, med fornøjelse«, svarer dronningen, som ikke er nogen anden end den onde heks, »men lad mig lige give dig lidt mere af min gode salve paa øjne og øren, saa kan du bedre selv finde vejen hjem«. Til sig selv siger den onde heks: »Det var da en skam, at jeg gav ham for lidt af min heksesalve i første omgang. Han maa nu da ogsaa være meget glad for sin mor, naar der skal bruges saa meget af min salve for at faa ham til at glemme hende«. Saa faar drengen atter smurt øjne og øren, og da heksen derefter spørger ham, hvad han ønsker sig allermost nu, svarer han: »Ak, naadige dronning, jeg ønsker intet andet end at faa lov at være i Eders nærhed altid«. Nu har heksesalven helt ødelagt drengens syn og høreelse, og den onde og hæslige heks ligner for hans ødelagte syn den dejligste dronning, og alle de grusomme lyde fra alt det væmmelige kryb, som han før var ved at dø af skræk for, de lyder nu for hans ødelagte høreelse som den skønneste musik. — Glemte er de hvide svaners sang! Glemte er hans hjem ved søen! Glemte er hans gode, kærlige mor!

Aarene gaar. Drengen mærker det ikke, for han faar hver dag sine øjne og øren smurt med heksesalven, og han synes, han har det vidunderligt i den fortryllede skov. Han faar alle sine ønsker opfyldt. Og han kan jo ikke længes hjem, for han har glemt sit hjem, han har glemt sin mor.

Men i huset ved svanesøen sidder en meget gammel kone. Hun har ventet og ventet paa sin dreng. Hun har været helt alene, siden den dag, han forlod hende uden at sige farvel, og hun har været saa bedrøvet. Nu er hun syg og skal til at dø. Hun har hver aften, saalænge hun kunne gaa, været nede ved søen og har hørt svanerne synge. Nu da hun ligger og er saa syg og slet ikke mere har kræfter til at gaa ned til svanerne, saa kommer de til hende — helt tæt op til huset kommer de og synger deres sang for hende. Hun ser paa sin guldsilling, som er meget blank og fin, og hun glæder sig til at faa bud fra den gode konge. Dog er der en eneste ting, som endnu holder hende tilbage fra at bede kongen komme, et eneste ønske, hun saa gerne vil have opfyldt, inden hun skal drage til fredens land bag de bjerge blaa. Da budet kommer fra den gode konge, siger hun, hvad hun ønsker, og det er, at hun vil bede om lov til at lægge sin vej om ad den fortryllede skov. Det giver den gode konges bud hende lov til, for budet er en engel. Og saa flyver englen med moderens sjæl op over den fortryllede skov. Men netop som de passerer over heksens bolig, falder der en taare fra moderens øjne, og taaren rammer taget paa heksens slot.

Da sker der noget mærkeligt! En mors taare har saa stor en magt og kraft overfor det onde, der rammer hendes barn, at den kan splintre det i stumper og stykker, blot den kan komme det onde paa nært hold. Da moderens taare rammer heksens hus, giver det et brag saa voldsomt, at hele

den fortryllede skov giver genlyd, og heksen og alle hendes tjenere viser sig i deres rigtige og onde skikkelse. Moderens taare har skyllet al heksesalven af drengens øjne og øren, saa han nu kan se, hvor hæsligt det kryb er, der omgiver ham, og nu ser han ogsaa, at den, han holdt for en dejlig dronning, er selve den lede heks, som har forgjort ham, saa han glemte sin gode mor. Han flygter over stok og sten, gennem tjørn og vildnis, han løber for livet, og nu kan han finde vejen ud af skoven, for der, hvor englen fløj med hans mors sjæl, er der blevet et lille bitte fint lysende spor, han kan følge.

Dødtræt naar han ud af skoven. Han løber saa hurtigt, han kan — — det er ikke særlig hurtigt, men det undrer ham ikke, at han er stiv og mat i benene efter den tur gennem skoven. Snart ser han sit hjem ved søen, og han begynder at raabe: »Mor, nu kommer jeg! Om forladelse mor, at jeg blev saa længe borte. Om forladelse, at jeg gik uden at sige farvel til dig! Men nu kommer jeg! Hører du mig ikke? Mor! Mor!«

Men hvor er mor? Hvorfor er der saa støvet i hans hjem? Hvorfor er der ikke ild paa komfuret? — Det plejer der altid at være! Og der ligger støv paa spinderokken! Det ligner slet ikke hans mor! Og spejlet! — Det er saa snavset, at man slet ikke kan se sig selv i det!

Drengen giver sig til at pudse spejlet med sit trøjeærme og ser i det. Men det ser dog mærkeligt ud! Det ligner et billede af en gammel mand! Han pudser igen. Nu er spejlet rent, men billedet, han ser i det, ligner stadig en gammel mand. — Saa forstaar han pludselig det hele: Aarene er gaet. Han er blevet en gammel mand. Hans liv er smuldrer bort mellem fingrene paa ham, mens han har været i den fortryllede skov. Hans mor er død og borte. Alt er forbi! Alt har han mistet! Den gamle mand sætter sig med hovedet i sine hænder og græder.

Da hører han en stille og mild tone. Den vækker minder, gode, lyse minder tillive i ham. Hvad er det mon for en tone, der forekommer ham saa kendt og kær? Aah, det er svanernes sang, — men kan svanerne dog være her endnu? Aah, I gode velsignede svaner, kommer I endnu til min mors hus? Hvad var det nu, I sang? Jeg vil gaa ned til jer og prøve, om jeg stadig er i stand til at forstaa jer.

Den gamle mand rejser sig med besvær og gaar med vakkende skridt ned til søbredden, hvor de tre hvide svaner nu er kommet. Jo, han forstaar dem, naar han lytter stille og stærkt:

I fredens land bag de bjerge blaa, der har vi svaner hjemme,
og hvis I følger med I smaa, saa faar I ogsaa stemme.
Og kongen i det høje slot, han vil saa gerne have,
at I skal ha' det rigtig godt, men glem saa ej hans gave.

Kongens gave? Ja, hvad var det nu, hans mor sagde til ham: Guldskillingen skal du passe godt paa, og du skal holde den fin og blank, til kongen sender bud efter dig. — Guldskillingen? Ak, saa er der intet haab for mig, tænker den gamle mand, som har set i sin haand, hvori der ligger en kul-sort skilling.

»Vi kan hjælpe dig til kongens slot«, siger svanerne, som har set, hvor bedrøvet den gamle mand er, »men det er en meget vanskelig vej, vi følger dertil. Tør du tage med os?« »Ja«, siger den gamle mand, »det tør jeg! Jeg vil vove alt for at faa lov at komme med jer til den gode konge!«

»Saa sæt dig op paa vor ryg og hold dig godt fast. Rejsen er meget streng og haard«. »Koste hvad den koste vil«, siger den gamle mand, »jeg vil udholde alle strabadser og sige tak til, hvis I vil følge mig derhen!«

Saa glider svanerne bort fra søens bred og ud paa aabent vand. De er ikke kommet ret langt ud, før en vældig bølge rejser sig foran dem. »Hold nu godt fast«, siger svanerne, lige inden bølgen kaster sig over dem og hvirvler dem gennem brænding og braadsø. Den gamle mand er helt forstumlet og udmattet, da de kommer fri af bølgen igen. »Det bliver meget

værrer endnu«, siger svanerne. »Ja, saa tror jeg ikke, jeg kan overleve det«, siger den gamle mand. »Jo«, siger svanerne, »prøv lige at se i din haand«. Den gamle mand ser i sin haand og opdager, at guldskillingen, som før var helt sort, har faaet en lille fin kant af guld hele vejen rundt. »Den kan blive helt blank og fin«, siger svanerne, »blot du holder ud med os hele vejen«. »Saa vil jeg holde ud«, siger den gamle mand. Han har knap talt ud, før en endnu mægtigere bølge styrter ind over dem. Med nød og næppe holder han sig fast i svanerne, og da de kommer gennem bølgen, er han saa udmattet, at han næsten ikke kan tale. »Jeg kan ikke mere«, jamrer den gamle. »Se i din haand igen«, siger svanerne. Og sandelig! Guldskillingen har nu faaet et lyst skær over det hele, og den gamle mand bliver meget glad. Han faar dog slet ikke tid til at sige det, for nu kommer den tredje og største bølge væltende ind over dem, og da de kommer ud af den igen, kan den gamle mand slet ikke tale, knap nok aande. Han ligger en tid som livløs paa en strandbred, hvortil de nu er naaet. Langt om længe lukker han sine øjne op og stønner. »Nu kan jeg ikke mere, nu bliver jeg nødt til at slippe mit tag i jer, kære svaner«.

»Du skal slet ikke mere«, siger en kærlig stemme, »ræk mig din haand og vær velkommen til mit rige — nej, den anden haand, jeg maa se din guldskillings«. »Min guldskillings«, siger den gamle mand, »ja, men er du da den gode konge?« »Ja, saadan kalder man mig«, siger den kærlige stemme, »jeg er i hvert fald den, der elsker dig og længe har ønsket, at du skulle komme til mig«. »Aah, ja, men min guldskillings er ikke fin og blank«, siger den gamle mand, »jeg har ikke passet godt paa den, jeg har ærlig talt ikke tænkt paa den i mange aar. Ja, for at sige det helt, som det er, jeg skænkede den ikke en tanke fra den dag, hvor jeg forlod min mor og gik ind i den fortryllede skov og indtil nu, hvor mit liv er ved at være forbi«. »Lad mig se din haand«, siger kongen. Den gamle mand rækker sin haand frem, og nu opdager han, at hans guldskillings igen er blevet saa skinnende blank, som den var, da han modtog den af sin mor.

»Din mors kærlighed og hendes taarer, din egen angers taarer og din rejse gennem tilgivelsens strenge bølger har gjort din guldskillings blank og fin igen«, siger den gode konge. »Og kom nu med mig. Det forholder sig ikke, som du troede før, at dit liv er slut. Nu begynder det først rigtigt i fredens land, i kærlighedens evige rige. Du vil gerne takke svanerne, siger du. Ja, men de er allerede taget af sted igen for at hente dem, jeg har sendt bud efter i dag. Men se, her kommer din mor, hun vil ogsaa gerne byde dig velkommen her«.

Dette eventyr, som farmor Ane fortalte sine børn gang paa gang, er vel ogsaa et vidnesbyrd om hendes tro paa det godes endelige sejr over det onde med dets forlorne flitter og stads, som saa mange hildes i, men som man maaske først paa sine gamle dage kommer ud af. Hendes hu stod til det gode. Hun var en god og gudfrygtig kvinde, flittig, og en god ægtefælle.

Børnene, de fire drenge, lærte ikke drik i kroen, men snarest uvilje mod brændevinen, som jo i de tider flød rigeligt. Jeg mindes, at far drak en snaps efter skatteligningsmødet, for at klynke med de andre raadsmedlemmer; men han rystede altid paa hovedet. Ved hans jordefærd mødte et par afholdsfaner, skønt han ikke var afholdsmand, og man bragte far en tak for hans store arbejde for oprettelse af et afholdshotel i Kalundborg. Farmor samlede børnene til »aftensæde«, naar hun havde tid; der fortalte hun eller sang med dem. Farfar passede jo gaardens drift, og børnene fik lært at tage godt fat. Farfar var en rask og en munter mand med et stort hjerte for de fattige — det syn fulgte børnene — de kunne ikke taale, at nogen led nød, uden at de ofte efter fattig evne maatte hjælpe.

Ja, det var et godt og et kristent hjem, som farmor og farfar dannede i Jexen og senere i Stilling — det kan vi, den næste generation, ikke være taknemlig nok for.

B. R.

PEDER RASMUSSEN-GRENEN FRA JEXEN

- AA Peder Rasmussen født 11. maj 1823, død 26. august 1906, gift 17. september 1847 med Frederikke Jensen, datter af gdr. Jens Jørgensen og hustru Anne af Jexen, født 11. februar 1828, død 24. december 1901. Gaardejer og sognefoged i Jexen, boede senere i Algade i Skanderborg. Se den gamle slægtsbog, hvor der findes 8½ side om P. R. og hustru.

Pastor Jelsbak ved Grundtvigskirken har i tillægget for 1934 fremdraget nogle minder om sin oldefar, sognefoged Peder Rasmussen, Jexen. Han skriver bl. a.:

Skanderborg Amtsavis skriver i sit nummer for 28. august 1906:

Efter omtrent tre aars sygeleje er fhv. gaardejer P. Rasmussen i Jexen afgaaet ved døden her i byen i en alder af 83 aar. Afdøde var en i mange henseender ejendommelig personlighed, en idealistisk natur med et let bevægeligt sind, med ædel begejstring for alt smukt og godt og med glødende harme mod alt, hvad han ansaa for uret. P. Rasmussen opnaaede, hvad kun times de færreste, at hans navn engang var kendt af hvert menneske i landet og nævntes med ærbødighed og beundring i de tusinder af venstrehjem landet over. Det var i de dage, da daværende herredsfoged Thiele satte P. Rasmussen i arrest, fordi han nægtede at foretage skatteudpantning, som han ansaa for ulovlig.

Den dag, han løslodes, modtoges han paa torvet af hundreder af mennesker, der hyldede ham med den største begejstring. Og sammenkomsten formede sig som en stor politisk fest med taler af flere af Venstres førere. (Om denne fest se den gamle slægtsbog side 231).

I en bog, der hedder: »Gammelt og nyt fra Regensen« har han fundet følgende: En aften havde nogle radikale alumner sendt et sympatitelegram til sognefoged Rasmussen-Jexen, som havde nægtet at udpante for de provisoriske skatter. Telegrammet kom i aviserne og stipendiebestyrelsen røfledede saa underskriverne af, bl. a. som følger: »Det stemmer ikke med alumnernes stilling som de, der modtager statens understøttelse for at uddanne sig til at virke i statens eller det offentliges tjeneste, at udtale billigelse af en embedsmands opsætsighed mod loven og de ham paahvilende pligter«; lignende tilfælde vilde for fremtiden medføre tab af stipendiet.

Børn:

- I Ane Pedersen
- II Ane Katrine Pedersen
- III Ane Margrethe Pedersen
- IV Rasmus Pedersen
- V Marie Sofie Pedersen
- VI Jens Jørgen Pedersen
- VII Peder Jensen Pedersen
- VIII Sine Pedersen
- IX Frederik Pedersen

- I Ane Pedersen, født 4. juli 1848, død 24. marts 1917, gift 5. oktober 1874 med Jens Jensen Jelsbak, født 27. marts 1841, død 13. maj 1919. Søn af gdr. Jens Larsen og hustru Ane Kirstine Jensdatter, Jelsbak, Holme Bjerge.

J. J. J., der var veteran fra 1864, overtog fødegaarden 1872. Den lille gaard med ca. 20 tdr. land blev som nybygget overtaget af J. J. J.s bedstefader og er nu en saakaldt »slægtsgaard« med 5. generation i lige linie fra far til søn som ejer. Ved gaarden er fundet boplads og gravplads fra jern-



Den gamle lade til gaarden Jelsbak

alderen. »Jelshøj« paagaardens mark er fra bronzealderen; den er fredet og aldrig udgravet, og kendt for sin vide udsigt; har generalstabsmærke. Friis skriver i »Det danske land«: »Det er et mageløst sted!«

Pastor Jelsbak, Grundtvigskirken, har i tillægget for 1933 fremdraget nogle minder om sin bedstefar, Jens Jensen Jelsbak. Pastor Jelsbak skriver bl. a.:

Bedstefar var en ivrig andelsmand. Han var i det smaa en af de mange, der var med til at bygge Danmark op efter den sidste, ulykkelige krig i 1864. Den krig, han selv havde deltaget i. — Han fik med mange offentlige hverv at gøre, og hans navn blev kendt ret vidt om. Men det, der særlig vil bevare hans navn, det, der med rette kan kaldes hans livsværk — det er brugsforeningen i Skaade. Han viede alle sine bedste kræfter til dens tjeneste, han var altid parat, naar der blev kaldt paa ham der. I 1922 holdt brugsforeningen 50 aars jubilæum. Der blev udgivet et lille festskrift, hvoraf følgende skal citeres:

»Det var ikke meningen, at nogen af bestyrelsen eller dens formænd skulle nævnes saadan særligt, men en af disse synes man dog bør nævnes, og det er Jens Jensen Jelsbak. Første gang man træffer hans navn i brugsforeningens forhandlingsbog er i aaret 1878, hvor han da indvalgtes første gang i bestyrelsen, og hvor Jens Jensen Jelsbak med enkelte større eller mindre afbrydelser var medlem af bestyrelsen og jævnligen formand for brugsforeningen. 1916 fratraadte Jelsbak paa grund af sygdom formandsposten, og i maj 1919 afgik han ved døden. Jens Jensen Jelsbak har saaledes i 38 aar med afbrydelser været i brugsforeningens tjeneste. Ved hans afgang i 1916 overrakte der ham en gave af brugsforeningen, som en paaskønnelse for hans dygtige arbejde. Det, som man særligt lægger mærke til hos ham, er, at han altid var til rede for brugsforeningen, naar den havde brug for ham, altid var han rede til at hjælpe, altid uegenlyttig og altid rede til at udføre det ham betroede arbejde, derfor vil vi ogsaa holde mindet om Jens Jensen Jelsbak højt i ære«. — Ja, disse ord om, at han var altid rede — altid uegenlyttig — kunne sættes som en overskrift over hele bedstefars offentlige virksomhed.

Naar bedstefar saadan kunne faa lejlighed til at passe sine offentlige hverv — saa maa bedstemor ogsaa mindes — det var jo, fordi hun kunne være derhjemme, at det kunne lade sig gøre. Trods travlhed derhjemme og ude — trods økonomiske trængsler — skabte de to et godt hjem for de mange børn. Vist et sjældent godt hjem endda — med en inderlig tilknytning til valgmenighedslivet i Bering og friskole- og højskolelivet i Testrup.

Børn:

- A Jens Jensen Jelsbak
- B Peder Rasmussen Jensen Jelsbak
- C Ane Kirstine Jensen Jelsbak, død
- D Frederik Jensen Jelsbak, død som spæd
- E Lars Peter Jensen Jelsbak
- F Karl Jensen Jelsbak
- G Frederikke Jensen Jelsbak
- H Margrethe Jensen Jelsbak
- I Svend Jensen Jelsbak
- J Anton Jensen Jelsbak.

A Jens Jensen Jelsbak, født 17. september 1875, gift med Therese i Madrid.

J. J. J. elev fra Fyns Stifts patr. Selskabs Landbrugsskole. Har lært møl-leri og mejeri. Udvandrede til Madrid 1907. Døde i Madrid under borgerkri-gen 1938, 63 aar.

Børn:

- 1 Jens Jelsbak, født 1913. Er typograf i Madrid, er gift og har en datter.

B Peder Rasmussen Jensen Jelsbak, født 23. september 1876, gift 16. oktober 1903 med Claudine Schnack, født 30. november 1880, død 23. januar 1951, datter af gmd. dbm. Hans Chr. Schnack og hustru Maren Elvira Eva Signe Schnack fra Kongsted.

P. R. J. J. var mejeribestyrer paa andelsmejeriet „Kronborg“ ved



Peder R. Jelsbak og hustru Claudine, Strib

Verst station 1902—1948. Har været elev paa Testrup og Dalum. Er medlem af hjemmeværnet og har modtaget 10 aars tegnet.

Da Peder R. Jelsbak 1948 fratraadte som bestyrer paa andelsmejeriet »Kronborg« efter 45½ aars virksomhed holdt mejeribestyrelsen i Veerst forsamlingshus en afskedsfest, hvori deltog omkring 300 fra kredsen, der omfatter dele af 5 sogne.

Formanden holdt festtalen og overrakte en check paa 1166 kr., der var indsamlet i mejerikredsen.

P. R. J. og hustru flyttede til Strib, hvor hustruen Claudine efter 2½ aar afgik ved døden af hjerneblødning. Den ældste datter holder nu hus for sin far, som sysler med husflid, bl. a. drejning, tegning, maling o. s. v.

I slægtsbogen »Hvorfra vi kom«, der omfatter to slægter fra Øst- og Midtsjælland, har forfatteren Fr. Vedsø skrevet følgende: »— — — og under denne flersidede paavirkning blev Claudine Schnack i højere grad end nogen anden af dem, jeg kendte nærmere indenfor slægten, præget af samme livssyn. (det grundtvigske)«.

Børn:

- 1 Signe Schnack Jelsbak
- 2 Anna Schnack Jelsbak
- 3 Helene Schnack Jelsbak
- 4 Jens Christian Olav Schnack Jelsbak
- 5 Marie Magdalene Schnack Jelsbak
- 6 Rigmor Margrethe Schnack Jelsbak
- 7 Frede Schnack Jelsbak
- 8 Ingeborg Schnack Jelsbak
- 9 Harald Schnack Jelsbak

- 1 Signe Schnack Jelsbak, født 29. september 1904. Elev fra Skibelund og Ryslinge. Har ledet gymnastik. Husbestyrerinde for sin fader paa Strib.
- 2 Anna Schnack Jelsbak, født 6. februar 1906. Elev fra Hadsten efterskole, lærerindeeksamen fra Tønder seminarium. Vinterlærerinde i Tjæreborg og Krogsgaard, forskolelærerinde i Rugsted og nu lærerinde i Alminde ved Kolding siden 1. januar 1935. Gift 2. august 1941 med Gustav Hansen, født 11. april 1905, kirkebetjent og reservepost, søn af Arthur Jens Ravn Hansen og hustru Marie Elisabeth født Andersen fra Dons.

Børn:

- 2a Jens Peder Jelsbak Hansen, født 31. maj 1943
- 2b Jonna Claudine Jelsbak Hansen, født 23. oktober 1946.
- 3 Helene Schnack Jelsbak født 22. september 1907, gift 3. april 1928 med Jens Ingemann Jensen, søn af gdr. Niels Jensen og hustru Amalie, Over Vestergaard, Skibtved, født 20. februar 1905, ejer af Over Vestergaard ved Frederikshavn. H. S. J. elev fra Skibelund og Snoghøj.

Børn:

- 3a Vagn Jelsbak Ingemann Jensen
- 3b Else Jelsbak Jensen
- 3c Gunnar Jelsbak Jensen
- 3d Inger Jelsbak Jensen

- 3e Frede Jelsbak Jensen
 3f Svend Aage Jelsbak Jensen
 3g Mogens Jelsbak Jensen, født 25. juli 1939, død 3. april 1940.
 3h Anna Lise Jelsbak Jensen, født 13. juli 1941. Elev fra Stidsholt.
 3i Bodil Jelsbak Jensen, født 19. marts 1943. Elev paa Stidsholt 1959.
 3j Peder Jelsbak Jensen, født 5. januar 1944
 3k Jette Jelsbak Jensen, født 3. juni 1949
 3l Anne Marie Jelsbak Jensen, født 19. maj 1952.
- 3a Vagn Jelsbak Ingemann Jensen, født 30. maj 1928 gift 29. april 1956 med Rigmor V. J. har været korporal ved Livgarden. Elev fra Dalum. Er gaardbestyrer paa „Bakkegaarden“ i Gørslev, (hans oldefars fødeby).
 Børn:
 3a1 Ruth Irene Jelsbak Jensen, født 10. december 1954.
 3a2 Sonja Jelsbak Jensen, født 21. august 1957.
- 3b Else Jelsbak Jensen, født 31. oktober 1929. E. J. har været elev paa Snoghøj og Sønderborg. Har ledet pigegymnastik i Understed.
- 3c Gunnar Jelsbak Jensen, født 4. januar 1931. G. har været garder og elev fra Dalum. Landmand. Kontrolassistent.
- 3d Inger Jelsbak Jensen, født 15. juni 1932, gift 18. februar 1951 med Svend Aage Christensen, født 1. november 1929, søn af gdr. Christensen og hustru, Hørby. S. A. C. har haft en gaard ved Sæby; er nu vognmand i Grindsted v. Uggerhaldne.
 Børn:
 3d1 Erik Jelsbak Christensen, født 8. juli 1951
 3d2 Tove Jelsbak Christensen, født 4. juli 1952
 3d3 Kaj Jelsbak Christensen, født 26. januar 1955.
- 3e Frede Jelsbak Jensen, født 11. november 1933. Mekaniker i Frederikshavn.
- 3f Svend Aage Jelsbak Jensen født 11. april 1936. Har været garder. Landmand.
- 4 Jens Christian Olav Schnack Jelsbak, født 24. april 1909, gift 1. september 1935 med Margrethe Sofie Rømer Jürgensen, født 1. december 1911, død 19. august 1939, datter af tidligere styrmand, cigarhandler B. K. Jürgensen og hustru Engeline, født Rømer, gift II gang 24. maj 1942 med Grethe Elise Schnack Rasmussen, født 15. februar 1913, datter af møller Jens Chr. Rasmussen og hustru Frederikke, født Schnack, Merløse mølle ved St. Merløse.
 G. E. S. R. har handelsskoleeksamen. J. C. O. har lært maskinfaget hos mekaniker Albrektsen, Gjesten, og »De danske Mejeriers Maskinfabrik«, Kolding. Elev fra Skibelund og de tekniske skoler i Kolding og København, maskinisteksamen i Odense, I og II del, begge gange med præmie (Jul. Skrike), foruden andre prøver i København. Marinesoldat. Har sejlet som assistent og maskinmester i A. P. Møllers rederi i flere aar og i dette tidsrum sejlet i de fleste store have, rundet Kap, Japan, Kina, Filippinerne, U. S. A. m. m. Er nu maskinmester paa Bispebjerg hospital. Medlem af Tagensbo sogns menighedsraad. Studierejse med stipendium paa svenske sygehuse.

Børn i I ægteskab:

4a Hans Peder Jelsbak, født og død 19. august 1939

Børn i II ægteskab:

4b Lilian Schnack Jelsbak, født 22. juni 1945

4c Peder Schnack Jelsbak, født 24. juni 1947.

5 Marie Magdalene Schnack Jelsbak, født 13. august 1911, gift 13. november 1938 med gaardejer Holger Holst, „Laasholt“, Veerst, født 7. juni 1903, søn af gaardejer Kristian Holst og hustru Katrine Kristiansen, Ejstrup. M. M. S. J. har lært mejeri og været mejerske i 5 aar paa »Kronborg« og Bogense. Elev fra Rødding.

Børn:

5a Kristian Peder Holst, født 25. oktober 1941

5b Grethe Holst, født 12. oktober 1947

5c Karen Holst, født 7. januar 1951, død samme aar.

5d Ove Holst, født 24. marts 1954.

6 Rigmor Margrethe Schnack Jelsbak, født 27. marts 1913, gift med pastor Jens Jelsbak, født 22. juli 1909, søn af gaardejer Karl Jensen Jelsbak og hustru Elisabeth Sørensen. Pastor Jelsbak er siden 1944 præst ved Grundtvigskirken. (Se side 290).

7 Frede Schnack Jelsbak, født 18. juli 1915, gift 31. december 1955 med Inger-Lise Strand, født 28. april 1925, datter af Christen Adolph Strand og hustru Kirstine, født Israelsen.

Børn:

(Adopteret). 7a Søren Strand Jelsbak, født 9. marts 1958.

F. S. J. prælminæreksamen fra Kolding, student, cand. jur., sekretær i Direktoratet for fængselsvæsenet, fængselsfuldmægtig paa Vestre fængsel 1954. En del aar medlem af hjemmeværnet. Viceinspektør 1957 i Statens arbejds hus i Sdr. Omme. Ekspeditionssekretær 1959. Elev fra Askov sløjdskole. Bor i Allerød.

8 Ingeborg Schnack Jelsbak, født 20. juni 1917, gift 16. november 1941 med Hans Georg Eriksen, født 17. juli 1913, søn af gmd. Erik Georg Eriksen, „Præstevænget“, Ugilt, og hustru Petrea, født Nielsen.

H. G. E. har været gaardbestyrer fra 1941 i Asbo, Fredericia Nørremark og i »Præstevænget«. Købte i 1948 en landejendom i Ravnholt ved Gesten st. I. S. J. elev fra Skibelund, Frederiksborg og Snoghøj. Leder gymnastik i Gesten og Veerst.

9 Harald Schnack Jelsbak, født 24. januar 1920, gift 8. juli 1950 med Signe Roest Nielsen, født 9. april 1926, datter af gaardejer Niels Nielsen, »Søndervang«, Højrup ved Tavlov, og hustru Mary Roest.

H. S. J. elev fra Skanderup, Askov og Ladeland. Har lært mejeri paa »Kronborg« og Vejstrup-Hejls, har arbejdet paa forskellige mejerier og været garder. Er førstemejerist paa Filskov andelsmejeri. S. R. J. elev fra Ryslinge.

Børn:

9a Birthe Roest Jelsbak, født 27. marts 1951

9b Margith Roest Jelsbak, født 12. april 1955.

E Lars Peter Jensen Jelsbak, født 21. juli 1880, gift 17. september 1907 med Margrethe Rasmussen, datter af Rasmus Rasmussen og hustru Anne, f. Jensen, af Dyngby, født 2. juli 1882. Elev paa Grundtvigs højskole 1902—03. Snedker- og tømrermester i Maarslet. M. R. elev paa Testrup. L. P. J. J. holdt 50 aars forretningsjubilæum 1. april 1957 i Maarslet.

Børn:

- 1 Aage Jelsbak
- 2 Vagn Jelsbak
- 3 Børge Jelsbak
- 4 Sigrud Jelsbak
- 5 Asger Jelsbak
- 6 Anna Jelsbak
- 7 Inger Margrethe Jelsbak
- 8 Øjvind Jelsbak
- 9 Knud Jelsbak

1 Aage Jelsbak, født 20. september 1908, gift 25. november 1944 med Inger Bisgaard Nielsen, født 16. december 1919. Aa. J. tømrer i Maarslet.

Børn:

- 1a Jette, født 16. december 1942
- 1b Peter, født 2. april 1945.

2 Vagn Jelsbak, født 19. december 1910, gift 30. april 1948 med Ruth Hildebrandt, Helsingør. V. J. chauffør i Nivaa.

Børn:

- 2a Karen Jelsbak, født 6. juni 1948.

3 Børge Jelsbak, født 11. oktober 1913, død 29. januar 1958, gift 18. november 1945 med Gudrun Harlev, Vildbjerg Central, født 19. september 1919. B. J. er udlært købmand.

Ved Børge Jelsbaks død skrev et lokalt blad: Centralbestyrer Børge Jelsbak, Vildbjerg, er efter længere tids sygdom død, 44 aar gammel. Børge Jelsbak, der stammede fra Maarslet, havde i sin ungdom lært handel og havde derefter arbejdet forskellige steder, bl. a. i Vildbjerg, indtil han og hans hustru for nogle aar siden overtog telefoncentralen i Vildbjerg. Børge Jelsbak var bl. a. stærkt interesseret i ungdomsarbejdet og havde været medlem af ungdomsforeningens bestyrelse og i hjemmeværnet.

4 Sigrud Jelsbak, født 18. november 1915, gift 22. juli 1944 med maler Elmer Simonsen fra Haudrup, født 21. juni 1913.

Børn:

- 4a Bente Simonsen, født 4. april 1947
- 4b Lene Simonsen, født 31. august 1950
- 4c Lars Simonsen, født 10. november 1953.

5 Asger Jelsbak, født 17. juni 1917. Tømrer.

6 Anna Jelsbak, født 13. september 1919, gift 6. juni 1947 med køkkenchef paa „Palads“ i København Mogens Floor, født 4. maj 1926. M. F. har været paa studierejse til Paris 1954 og er nu køkkenchef paa hotel »Richmond«.



Fem brødre Jelsbak. Fra venstre: Anton, Svend, Karl, Peter og Peder

Børn:

6a Susanne Floor, født 31. januar 1953.

6b Karsten Floor, født 8. november 1954.

7 Inger Margrethe Jelsbak, født 22. april 1922. Kontorist.

8 Øjvind Jelsbak, født 3. januar 1924. Tømrer.

9 Knud Jelsbak, født 21. august 1928. K. J. har lært hos Frichs i Aarhus, været marinesoldat og er nu fyrbøder ved D. S. B. i Aarhus.

F Karl Jensen Jelsbak, født 28. februar 1882, gift 16. oktober 1908 med Elisabeth Sørensen, datter af boelsmand Søren Sørensen og hustru Ane Kirstine, født Jakobsen, af Holme, født 3. februar 1890.

K. J. J. elev fra Testrup. Forpagter af fødegaarden »Jelsbak« fra 1907 og ejer af samme fra 1914. Byggede nyt stuehus 1914, saa gaarden blev firlænget. Medlem af Aarhus valgmenighed, har været i menighedsraadet og sogneraadsmlem i 8 aar. Afstod 1946 gaarden til sønnen Søren Jelsbak og bor nu Saralystparken 30, Højbjerg. E. S. elev fra Askov.

Børn:

1 Jens Jelsbak

2 Søren Jelsbak

3 Anker Jelsbak

4 Anna Kirstine Jelsbak

1 Jens Jelsbak, født 22. juli 1909, gift 18. september 1935 med Rigmor Margrethe Schnack Jelsbak, datter af Peder R. Jelsbak og hustru, se side 288, nr. 6.

J. J. student (Marselisborg) 1928, cand. theol 1935, hjælpepræst ved Skt. Mortens kirke i Næstved samme aar; sognepræst i Ugilt 1936; residerende

kapellan ved Grundtvigskirken 1944. Ridder af Dannebrog 1952. Næstformand for Studenterkredsen 1933—34; formand for Dansk Ungdomssamvirke i Hjørring amt 1940—44. Medlem af hovedbestyrelsen for »Kirkeligt Samfund« 1946 og af bestyrelsen for Blaagaards seminarium 1955; medlem af repræsentantskabet for »Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg« 1957. Formand for Hovedstadens venstreforening 1948; medlem af bestyrelsen for Venstres landsorganisation og for Det sjællandsk-bornholmske Venstre 1948; medlem af Københavns borgerrepræsentation 1954, af budgetudvalget samme aar; gruppeformand og ordfører 1958; folketingskandidat fra 1947.

Børn:

- 1a Lisbeth Schnack Jelsbak, født 30. august 1937. Student fra St. Jørgens gymnasium. Elev fra Holte husholdningsskole og Rødning folkehøjskole. Elev paa Zahles seminarium 1957.
- 1b Per Schnack Jelsbak, født 20. august 1940. Død ½ aar gammel.
- 1c Karl Henrik Jelsbak, født 8. januar 1943. Elev i I G paa St. Jørgens gymnasium 1958.

- 2 Søren Jelsbak, født 28. september 1912, gift 5. juli 1938 med Kirstine, født Lauersen, datter af Niels Lauersen og hustru Ane Elisabet, født Pedersen, født 17. november 1912.

S. J. elev fra Vallekilde. Har haft ejendom i Ravnholt og overtog hjemmet 1. oktober 1946.

Børn:

- 2a Kurt Jelsbak, født 6. november 1939. Student fra Aarhus katedralskole 1959.
- 2b Annelise Jelsbak, født 19. maj 1941. Realeksamen. Elev ved Post- og Telegrafvæsenet.
- 2c Niels Karl Jelsbak, født 1. januar 1944.
- 2d Bodil Marie Jelsbak, født 17. februar 1951.

- 3 Anker Jelsbak, født 19. oktober 1914, gift 10. maj 1938 med Tinne Bang, datter af gaardejer Søren Mikael Bang og hustru Thomine Bang, født Sejersen, Højballe pr. Maarslet, født 30. januar 1917.

A. J. Svendebrev som tømrer 1935. Konstruktør fra Aarhus tekniske Skole 1935. Ansat ved Hedeselskabets grundforbedringsvirksomhed i Aarhus 1937, fra 1940 beskæftiget ved Hedeselskabets byggevirksomhed i Aarhus og i 1954 ansat ved Hedeselskabets byggevirksomhed i Nykøbing F.

Børn:

- 3a Preben Jelsbak
- 3b Inger Jelsbak
- 3c Arne Jelsbak, født 27. december 1945.

- 3a Preben Jelsbak, født 17. februar 1939, realeksamen 1956. I maskinlære og læser til maskinisteksamen.

- 3b Inger Jelsbak, født 20. april 1942. Mellemskoleeksamen. Skoleelev.

- 4 Anna Kirstine Jelsbak, født 27. september 1921, gift 20. november 1941 med Henry August Steffensen, søn af Ludvig Steffensen og hustru Thomine, født Pedersen, Vendsyssel, født 7. oktober 1913. H. A. S. er gartner i Ravnholt ved Tranbjerg.

Børn:

- 4a Minna Jelsbak Steffensen, født 31. august 1942
- 4b Karl Jelsbak Steffensen, født 17. marts 1946
- 4c Jens-Ludvig Jelsbak Steffensen, født 1. august 1948.

G Frederikke Jensen Jelsbak, født 22. juli 1883, død i Beder 3. oktober 1915, gift 2. november 1907 med landmand Jens Chr. Madsen, Randlev, søn af bmd. Niels Madsen og hustru Kirsten af Randlev, født 28. september 1884. — F. J. J. var udlært mejerske; elev fra Testrup. Ingen børn.

H Margrethe Jensen Jelsbak, født 22. juli 1885, gift 16. oktober 1906 med Christian A. Hansen, søn af Anders Hansen og hustru Ane, født Knudsen, af Søften.

Udvandrede til Amerika, har i mange aar haft farm i Nebraska, senere i Californien, i staten Washington og igen i Californien. C. A. H. har sølvbæger for patruljeridt. Bor 16985 Salais St. La Puente, Californien.

Børn:

- 1 Christine Hansen
- 2 Anne Hansen
- 3 Helen Hansen
- 4 Evelyn Hansen
- 5 Luella Hansen
- 6 Rupert Hansen
- 7 Clifford Hansen.

1 Christine Hansen, gift med Harry Linton Phillips sen. Bor 58 Hill Str. South, Portland, Maine, U. S. A. — Christine er uddannet sygeplejerske.

Børn:

1a Harry Linton Phillips, junior, født 9. maj 1930, gift 9. november 1957 med Norma Jean Mankin, datter af Mr. and Mrs. Clyde G. Mankin, Beckley, West Virginia.

H. L. P. er »a graduate af South Portland High School and the University of Maine«. Knyttet til Linde air Products Co., Tornavanda, N. Y. som maskingeniør. — N. J. M. er »a gr. of Wodrow Vilson High School and St. Mary's School of Nursing«, Hunsington, W. V.

1b Jacqueline Gail Phillips, født 23. maj 1932, gift med Thomas B. Potter, jr., af Norfolk.

T. B. Potter er officer i U. S. marine, har gjort tjeneste i Middelhavet og i 1957 sammen med sin hustru været paa ferie i Europas byer, deriblandt København.

Børn:

1b1 Krissa Sue Potter, født 14. juni 1958.

2 Anne Hansen, gift med Victor M. Rediger. — V. M. R. bestyrer af Takseed Hybrid Corn Company, Tekamah, Nebraska, U. S. A.

Børn:

- 2a Georgianne Rediger, født 26. oktober 1928
- 2b Juanita June Rediger, født 26. februar 1930
- 2c Kay Marie Rediger, født 15. september 1946.

3 Helen Hansen, født 22. marts 1928. Bor i La Puente, Californien.

- 4 Evelyn Hansen, gift med W. D. Wadsworth, Washington, D. C. Bor Silver Spring, Maryland.

Børn:

- 4a Suzanne Marie, født 2. september 1946
4b Margaret, født 24. juni 1951.

- 5 Luella Hansen, gift med Robert Clavio. — Bor Washington, D. C.

Børn:

- 5a Gary, født 13. juni 1946
5b Thimoty, født 28. februar 1948
5c Daniel, født 24. august 1952.

- 6 Rupert Hansen, faldt som flyver i U. S. Army i Italien 1945. Hans aske er hjemført til U. S. A. og begravet paa Arlington mindekirkegaard.



Rupert Hansen

- 7 Clifford Hansen. Sagfører, 16985 Salais Str., La Puente, Californien, U. S. A. Eksamen fra universitetet i Washington, Seattle. (Land School). Har været ved flyvekorpsset.

- I Svend Jensen Jelsbak, født 28. maj 1888, gift 26. september 1917 med Elina Bruus, datter af bødkermeister Chr. Jensen Bruus og hustru Bothilde, født Vistrup, af Nykøbing S., født 17. november 1886.

S. J. J. lært mejeri og været vikar for »Dansk Mejeristforening« i 3 aar. Elev paa Ollerup og Dalum. Mejeribestyrer paa andelsmejeriet »Landsogn« ved Slagelse siden dets oprettelse 1917. Mejeriet har i over 30 aar haft stort salg af flødeis. S. J. J. fratraadte i 1953 og afløstes af sin ældste søn, mens S. J. J. fortsatte som prokurist. E. B. er uddannet mejerske.

Børn:

- 1 Bent Bruus Jelsbak
2 Else Bruus Jelsbak
3 Vagn Bruus Jelsbak.

- 1 Bent Bruus Jelsbak, født 19. november 1918, gift 7. juni 1947 med Inge Ketty Christensen, datter af gaardejer Frede Christensen og hustru Ellen i Rosted ved Slagelse, født 20. august 1923.

B. B. J. har lært mejeri paa »Landsogn«, Statens forsøgsmejeri, Madebjerggaard, Horns herreds andelsmejeri og Rømkolde andelsmejeri. Elev fra Dalum mælkeriskole. Forvalter paa »Landsogn« fra 1. maj 1946 til 1. oktober 1953, da han overtog bestyrerpladsen efter sin fader. — I. K. C. realeksamen, kontoruddannelse, elev fra Husassistenternes fagskole.

Børn:

- 1a Susanne Bruus Jelsbak, født 9. maj 1950
1b Therese Bruus Jelsbak, født 29. september 1955.

- 2 Else Bruus Jelsbak, født 5. marts 1921, gift 10. april 1942 med ingeniør Sigurd Rosenkvist Hirsbro, Gentofte, søn af afdøde gaardejer Peder Jensen og hustru Margrethe, født Bruus, i Sjørlev. — E. B. J. elev fra Sorø husholdningsskole og kursus paa Haandværkerhøjskolen i Haslev. — S. R. H. er ingeniør i bygnings-teknik.

Børn:

- 2a Marianne Bruus Hirsbro, født 5. september 1943
2b Margaret Bruus Hirsbro, født 10. november 1945
2c Niels Bruus Hirsbro, født 26. oktober 1946.

- 3 Vagn Bruus Jelsbak, født 26. juni 1926, gift 6. april 1950 med Helga Olsen, datter af landpost Theodor Olsen og hustru Johanne, født 20. august 1930 i Sørbymagle.

V. B. J. realeksamen, uddannet mejerist. Købmand i Odsherred fra 1950—52, i Svebølle og nu købmand i Rørbæk ved Sakskøbing. — H. O. handelsuddannet og uddannet barneplejerske.

Børn:

- 3a Annette Bruus Jelsbak, født 3. marts 1955.
3b Flemming Bruus Jelsbak, født 25. februar 1956.

- J Anton Jensen Jelsbak, født 21. august 1889, gift 9. maj 1919 med Anna Wulff, født 2. december 1893, datter af Peder Johansen Wulff og hustru Marie, født Hansen, Rødding, Sønderjylland.

A. J. J. har lært landbrug. Elev paa Hadsten højskole 1910—11. Elev paa Asmildkloster landbrugsskole i 9 maaneder 1912—13. Landbrugs-kandidateksamen paa Landbohøjskolen med 1. karakter 1916. Paa lærer-kursus paa Askov højskole. 2 aar lærer paa Asmildkloster landbrugs-skole og fra maj 1918 konsulent i husdyrbrug i »De midtjyske Landbo-foreningers fællesledelse«. Studeret kvægbrug og kvægavl i Tyskland, Holland, Sverige og England. Bor i Hammel. Forsøgsleder ved Vejballegaard forsøgsstation fra 1931—57, og nu ved Midtjyden, Rødkjærbro, en fortsættelse af Vejballegaard.

Børn:

- 1 Eigild Wulff Jelsbak
2 Kirsten Marie Wulff Jelsbak.

- 1 Eigild Wulff Jelsbak, født 15. december 1921, gift med Margaret Elisabeth Lockhart, datter af mejeridirektør A. H. Lockhart og hustru Elishill, Kilmaurs, Skotland.

Realeksamen fra Hammel realskole. Lært mejeribrug paa Lykkesholm mejeri, Kronborg mejeri, Madebjerggaard, Forsøgsmejeriet i Hillerød. Besøgt Askov højskole 1941—42, Lødelund mejeriskole 1944—45. Tog mejeriingeniøreksamen paa Landbohøjskolen, var smærkonsulent paa Sc. Huberts mejeri i Nany, Frankrig, i 1½ aar, docent i mejeribrug ved West of Scotland Agriceultural College, Glasgow, i 2 aar, derefter nu 6 aar hos Kenya Cooperative Creameries, som bestyrer for forskellige mejerier, sidste to aar som direktør. Fra nytaar 1959 ansat som direktør i Skotland — med bopæl i Glasgow — for en større mejerikoncern, der har maskinfabrik for mejerimaskiner og mejeriantikler.

- 2 Kirsten Marie Wulff Jelsbak, født 2. juni 1925, gift med Fernando Murillo Rubiera, født 16. februar 1923 i Madrid, søn af læge Ricardo Murillo Ubeda og hustru Carmen Rubiera Vera.

K. M. W. J. har realeksamen fra Hammel realskole. Studentereksamen fra Katedralskolen i Aarhus. Juridisk embedseksamen fra Københavns universitet 1952. Studieophold ved instituttet for folkeret i Haag 1949—50 og 52. Et længere studieophold ved F. N.s hovedkontor i New York 1953, og ved samme lejlighed en rejse tværs over Staterne.

Fernando er student og tog juridisk embedseksamen fra Universitetet i Madrid. Flere studieophold i udlandet, saaledes ved F. N.s hovedkontor i New York. Lektor ved Universitetet i Madrid og sekretær ved Instituto de Cultura, Hipanica. Maj 1959 tildelt legat paa 50,000 Pesetas til studering af fællesmarkedet i Europa og den mulige virkning paa de sociale forhold i Spanien.

Børn:

- 2a Ricardo Jaime Murillo Jelsbak
- 2b Christina Isabel Murillo Jelsbak
- 2c Ana Maria Murillo Jelsbak.

II Ane Kathrine Pedersen, født 28. februar 1850, død i januar 1892, gift 1869 med Rasmus Sørensen Juul, søn af boelsmand Søren Juul og hustru, født 6. december 1841, død i maj 1913. Boede i mange aar i Aalsrode, hvor de havde en gaard i forpagtning; senere i Ravnholt ved Tranbjerg.

Børn:

- A Søren Rasmussen Juul
- B Else Marie Rasmussen Juul
- C Peder Rasmussen Juul
- D Frederikke Rasmussen Juul
- E Jens Rasmussen Juul. Opholdssted ukendt.
- F Johannes Rasmussen Juul. Død som lille.
- G Johannes Rasmussen Juul
- H Karen Rasmussen Juul
- I Frede Rasmussen Juul. Død som spæd.
- J Frede Rasmussen Juul.



Søren Rasmussen Juul og hustru Kristine, Sejro

A Søren Rasmussen Juul, født 29. april 1871, død 24. maj 1916, gift med Kristine Andersen. Var mejeribestyrer paa Sejro. Ingen børn.

B Else Marie Rasmussen Juul, født 26. maj 1872, død oktober 1916. Gift 12. oktober 1901 med Kristen Strandsbjerg, født 24. maj 1872 i Gammelsohn ved Ringkøbing, død 16. marts 1949, søn af Kr. Strandsbjerg og hustru Kirstine, født Jepsen. Kristen Strandsbjerg blev 1921 gift II med Nielsine Nielsen.

Else Marie R. J. tog jordemoderseksamen; de boede i Bøvling ved Lemvig.



Kristen Strandsbjerg og hustru Else Marie, f. Rasmussen Juul

Børn:

- 1 Ane Katrine Strandsbjerg
- 2 Kristen Strandsbjerg
- 3 Mette Kristine Strandsbjerg
- 4 Rasmus Juul Strandsbjerg
- 5 Frede Strandsbjerg

- 1 Ane Katrine Strandsbjerg, født 14. maj 1902, død 24. januar 1927, gift 1922 med Anthon Jensen, Ringkøbing.

Børn:

- 1a Søren Peder Jensen, født 9. marts 1923. Mejerist.

- 2 Christen Strandsbjerg, kontorist i Brande, født 29. november 1903, gift 30. december 1952 med Erna Nielsen, født 5. april 1917, datter af Kristian Nielsen og hustru Inger Nielsine.

Børn:

- 2a Else Marie Strandsbjerg, født 19 august 1953
- 2b Karen Margrethe Strandsbjerg, født 10. marts 1955
- 2c Jan Kristian Strandsbjerg, født 29. juli 1956.

- 3 Mette Kirstine Strandsbjerg, født 12. april 1905, gift 3. maj 1929 med arbejdsmand i True ved Hobro Anker Vilhelm Hjalmar Haakonsen, født 28. februar 1902.

Børn:

- 3a Ernst Strandsbjerg Haakonsen
- 3b Ella Kirstine Marie Haakonsen, født 5. marts 1933.

- 3a Ernst Strandsbjerg Haakonsen, født 5. januar 1926, gift 18. juli 1953 med Ebba Larsen.

Børn:

- 3a1 Erik Strandsbjerg Haakonsen, født 31. oktober 1954.
- 3a2 Else Strandsbjerg Haakonsen, født 14. november 1956.

- 4 Rasmus Juul
Strandsbjerg,
født 26. oktober
1906. Ugift. For-
mand ved Dansk
Dammann Asfaltfabrik i Brande.



Peder Rasmussen Juul og hustru Bentine, Malling

- 5 Frede Strands-
bjerg, født 5. no-
vember 1908, gift 7.
marts 1942 med
Elna Johanne
Thomsen, født
17. november 1911,
datter af gartner

Th. Thomsen. Havde 1942—47 Sønderby børnehjem ved Skibby i Nordsjælland. Allerede 1940 overtog Elna S. børnehjemmet. Siden 1947 gaardejer i Helsingø, Nordsjælland.

Børn:

- 5a Jens Strandsbjerg, født 23. august 1944
5b Niels Strandsbjerg, født 15. marts 1950
5c Lisbet Strandsbjerg, født 12. november 1952.

- C Peder Rasmussen Juul, født 30. juli 1874, gift 28. april 1909 med Jensine Bentine Sørensen, datter af husejer Søren Peter Rasmussen og hustru Severine, født Bendtsen, af Borum, født 14. april 1883. Har arbejdet paa Moesgaard. Bor i Malling.

Børn:

- 1 Frede Rasmussen Juul
2 Aage Rasmussen Juul
3 Gunnar Rasmussen Juul.

- 1 Frede Rasmussen Juul, født 16. juli 1910 i Hørning, gift 29. august 1937 med sygeplejerske Edith Stenkjær Henriksen, datter af fabrikant Rasmus Peter Henriksen og hustru Mette Stenkjær Henriksen, Odder.

F. R. J. præliminæreksamen med udmærkelse 1928. Overassistent i Aarhus Privatbank. Bopæl: Bredgade 4, Odder.

Børn:

- 1a Erik Rasmussen Juul, født i Odder 19 juli 1938. Student fra Aarhus Kathedralskole 1958. Stud. polit.
1b Henning Rasmussen Juul, født i Odder 9. december 1940. Real-eksamen, Odder 1958. Læser til lærer ved Aarhus seminarium.

- 2 Aage Rasmussen Juul, født 4. december 1913 i Bjertrup, Hørning sogn, gift 7. november 1936 med Grethe Thomsen, født 19. marts 1913, datter af gaardejer Th. Thomsen, »Brøndlund«, Klokkeholm.

Aa. R. J. eksamen fra Handelshøjskolen i København, statseksamineret ejendomsmægler, assurandør i »Baltica«, og maalerkontrollør i Københavns belysningsvæsen.

Børn:

- 2a Bent Juul, født 26. september 1938 i København
- 2b Kirsten Juul, født 26. marts 1950 i København.

- 3 Gunnar Rasmussen Juul, født 13. oktober 1918 i Faarup pr. Mundelstrup, gift med cand. jur. Birthe Heeno. G. R. J. er engelsk translator. Disponent i A/S Davum, København.

Børn:

- 3a Tine Juul, født 5. juli 1943.
- 3b Peder Juul, født maj 1950.

- D Frederikke Rasmussen Juul, død, gift med gartner Jens Hansen, Aabo. Ingen børn.

- G Johannes Rasmussen Juul, født 9. juli 1883, død 10. januar 1926, gift 4. maj 1910 med Johanne Kirstine Mariane Jensen, født i Odder sogn 8. april 1888, datter af Søren Sejers Jensen og hustru Ane Marie, født Rasmussen, Svinsager.

Arbejdede paa Sleth teglværk ved Tranbjerg fra 1910—18, flyttede til Vorbasse og arbejdede i tørvemosen fra 1918—21, flyttede derefter til Vonsild, hvor han var fodermester og arbejdsmand. Enken bor nu hos sønnen ved Eltang.

Børn:

- 1 Rasmus Juul
- 2 Svend Juul
- 3 Frede Juul
- 4 Karen Juul
- 5 Søren Juul
- 6 Johannes Juul
- 7 Jens Juul
- 8 Ellen Juul

- 1 Rasmus Juul, født 7. december 1910. Ugift. Uddannet som gartner og sætteskipper. Sejler nu som styrmand paa »Mira«. Bopæl: Strib.

- 2 Svend Juul, født 18. juni 1913, gift 29. september 1950 med Jenny Damgaard, født 9. maj 1913 i Vejstrup. S. J. gaardejer: »Stensgaard«, Eltang.

Børn:

- 2a Ingvar dt Damgaard Juul, født 3. juni 1951.

- 3 Frede Juul, født 7. oktober 1915 i Tranbjerg sogn, gift 6. august 1942 med Kristine Mathilde Andersen, født 30. september 1914 i Højbjerg sogn, Viborg amt, datter af Kresten N. Andersen og hustru Mathilde Karoline, født Nielsen.

Frede Juul har været landmand. Uddannet paa Diakonhøjskolen i Aarhus 1937—41. Fra 1. oktober 1941 indremissionær i Odense, senere i Ringsted nu i Aarhus. Stadion allé 16.

Børn:

- 3a Poul Ove Juul, født 16. september 1943 i Odense
- 3b Kirsten Marianne Juul, født 20. december 1944 i Odense.
- 3c Ole Bent Juul, født 12. februar 1949 i Odense
- 3d Anne Kristine Juul, født 14. november 1953 i Ringsted
- 3e Niels Iver Juul, født 24. oktober 1955 i Ringsted.

- 4 Karen Juul, født 5. juni 1918, gift 9. september 1945 med Peder Pedersen Skaarup, født 4. januar 1913 i Gørding. — K. J. var sygeplejerske. P. P. S. er frugtgrosserer, Finsensgade 56, Esbjerg.

Børn:

- 4a Preben Juul Skaarup, født 27. december 1946
4b Steen Juul Skaarup, født 23. november 1949.

- 5 Søren Juul, født 17. oktober 1920, gift 14. april 1949 med Anna Christensen, født 5. marts 1922 i Gerlev. — S. J. gaardejer, Gerlev Mark ved Randers.

Børn:

- 5a Christen Juul, født 24. september 1955.

- 6 Johannes Juul, født 7. januar 1923, gift 16. december 1956 med Lisbeth Marie Eriksen, født 5. december 1937. Fiske-skipper i Skagen.

- 7 Jens Juul, født 8. april 1925, gift 9. juli 1954 med Vera Bachmann, født 23. december 1928 i Esbjerg. Fisker i Esbjerg. Bor Frodesgade 49 a.

Børn:

- 7a Lisbeth Bachmann Juul, født 30. september 1955.
7b Elin Bachmann Juul, født 3. juli 1957.

- 8 Ellen Juul, født 8. april 1925, gift med Carlo Strandby Andersen, født 13. maj 1924. Bor Vridaholm, Granne, Sverige.

Børn:

- 8a Karen Grethe Juul Andersen, født 6. december 1945.
8b Marianna Kirstine Juul Andersen, født 6. juli 1949.

- H Karen Rasmussen Juul, født 25. december 1884, gift 2. april 1914 i Minneapolis med Jens Jensen, født 13. februar 1880 i Snerild, død i Prescott, Arizona, 25. februar 1954, søn af Søren Sejers Jensen og hustru Ane Marie, født Rasmussen. — Udvandrede til Amerika.

Børn:

- 1 William Soren Jensen
2 Fred R. Jensen
3 Helen Jensen, født 1918, død 1921
4 Marian H. Jensen
5 Geneveive Jensen
6 Peter Juul Jensen

- 1 William Soren Jensen, født 10. november 1914 i Ascove, Minnesota, gift 10. februar 1938 med Viola Mae Allen. Beskæftiget i mineindustrien og bor i Humboldt, Arizona.

Børn:

- 1a William James Jensen, født 20. august 1941
1b Ralph Allen Jensen, født 11. november 1947.

- 2 Fred R. Jensen, født i Kennett, Californien, gift 28. december 1942 i Las Vegas, Nevada, med Willna Dian. Beskæftiget ved mineindustrien og bor i Humboldt, Arizona.

Børn:

- 2a Willna Dee Jensen, født 6. januar 1945
- 2b Patty Lee Jensen, født 30. december 1945
- 2c Abby Iona Jensen, født 22. september 1948
- 2d Ralph Fred Jensen, født 21. maj 1954
- 2e Shirley Gale Jensen, født 12. november 1956.

- 4 **Marian H. Jensen**, født 2. september 1922 i Humboldt, Arizona, gift 24. december 1940 i Mayer, Arizona, med **Evert Yount** (født Jennessen). Beskæftiget ved mineindustrien. — Bor i Humboldt, Arizona.

Børn:

- 4a Jerraline Yount, født 14. januar 1942 i Prescott, Arizona.
- 4b Cathy Yount, født 22. marts 1946 i Prescott, Arizona.
- 4c Charles Evert Yount, født 3. juni 1948 i Prescott, Arizona.

- 5 **Genevieve Jensen**, født 2. september 1925 i Sweet Home, Oregon, gift 7. marts 1942 i Wickenburg, Arizona, med **Jesse William Reeves**. Farmer. Bor i Camp Verde, Arizona.

Børn:

- 5a Jesse Olive Reeves, født 15. marts 1943 i Prescott, Arizona.
- 5b Dwight Wayne Reeves, født 3. februar 1945 i Clarkdale, Arizona.
- 5c Carol Elaine Reeves, f. 2. september 1948 i Cottonmood, Arizona.

- 6 **Peter Juul Jensen**, født 12. februar 1929 i Jerome, Arizona. Ugift. Blytækker i Phoenix, Arizona. Deltog i Koreakrigen.

- J **Frede Rasmussen Juul**, født 20. marts 1888, død 20. april 1948, gift 5. juli 1913 med **Ida Margrethe Christensen**, født i Øls 27. december 1891, datter af Peder Christensen og hustru Birthe Marie. Brænderiarbejder i Hobro. Formand for Hobro fiskeriforening.



Frede Rasmussen Juul og hustru Ida, Hobro

Børn:

- 1 Rasmus Christensen Juul
- 2 Sejr Christensen Juul
- 3 Petra Marie Christensen Juul.

- 1 Rasmus Christensen Juul, født 16. maj 1914, arbejdsmand, gift 5. marts 1938 med Lilly Agnete Sørensen, født 26. maj 1919, datter af Martin Sørensen, Hobro.

Børn:

- 1a Benny Christensen Juul, født 22. april 1939
- 1b Aase Juul, født 18. juli 1940
- 1c Frede Juul, født 8. juni 1948
- 1d Solveig Laila Juul, født 4. december 1949.

- 2 Sejr Christensen Juul, født 27. januar 1918, kommunalarbejder, gift 2. juni 1946 med Kristine Ottomine Kraft, født 22. september 1919 i Skellerup, datter af Frands Kraft, Hobro.

Børn:

- 2a Lisbeth Kraft Juul, født 27. oktober 1950.

- 3 Petra Marie Christensen Juul, født 3. april 1921, gift med købmand i Hobro Tommy Gunnar Thomsen, født 12. oktober 1921 i Hobro, søn af cementstøber Mads Thomsen og hustru Ane Kathrine Thomsen.

Børn:

- 3a Jytte Thomsen, født 27. maj 1940.

- III Ane Margrethe Pedersen, født i Jexen 1. oktober 1852, død i Bjertrup 28. oktober 1910, gift 24. april 1875 med Carl Callesen, født 24. april 1849, død, søn af Jens Christian Callesen og Maren, født Sørensdatter, Troelstrup. Gaardejer i Bjertrup.

Frimenighedspræst Brücker har i »Mit Livs Vej« givet en skildring af Margrethe og Carl Callesen; han skriver:

Juni 1876 ... »Og saa kom jeg da for første gang til Jylland, hørte en jyde Per Rask (sikkert nærværende slægt AA) tale et jysk, som jeg omtrent ikke forstod et ord af, kom saa til Bering og blev indkvarteret i en Bondegaard, hvis ejer hed Karl Kallesen, konen Margrethe.

Manden var yderst ordknap, men konen meget livlig og ualmindelig tiltalende.

Næste dag fandt saa kirkeindvielsen sted (Bering valgmenighedskirke indviet 12. juni 1876), og jeg hørte for første gang den frimodige, meget ejendommelige og smukke, ja, prægtige skikkelse Tejlmann. Jeg hørte ham senere flere gange. Han kunne sige noget, som ligefrem virkede haarrejsende ved sin utrolige naivitet, men han kunne samtidig tale saa aandfuldt, saa smeltende inderligt, at hint blev ganske opslugt i dette, og man kunne ikke lade være med at se op til ham og holde af ham«. — »Jeg boede i alt en 3—4 nætter hos Kallesen, og jeg rejste bort med en lykkelig følelse af, at jyske bønder kunne være udmærkede«.

Børn:

- A Jens Christian Callesen, født 22. juni 1882, død 27. oktober 1905 som stud. mag. efter faa dages sygdom.



Rasmus Pedersen, Boulstrup, med familie

- IV Rasmus Pedersen, født i Jexen 25. juni 1855, død i Aarup 27. januar 1940, gift 7. november 1884 med Marie Emilie Sørensen, datter af Jens Sørensen og hustru Marie af Odder, født 4. september 1860, død 13. januar 1923. — R. P. træskomager i Hørning, Odder og Boulstrup. M. E. S. elev fra Mellerup højskole.

Børn:

- A Peder Pedersen
 - B Jens Pedersen
 - C Frederikke Marie Pedersen
 - D Johannes Pedersen.
- A Peder Pedersen, født i Hørning 17. august 1885, gift 20. november 1913 med Kirstine Marie Frandsen, født 14. oktober 1885, datter af Jørgen Frandsen og hustru Ane, født Pedersen, Boulstrup mark. — P. P. var sømand i 8 aar, drev derefter cykelforretning i Boulstrup og i Laven. Har nu forretningen »Vølund« i Hadsten: Cykler, symaskiner, radio.
- Børn:
- 1 Helmer Pedersen, født 22. september 1914, død 1929.
 - 2 Emil Pedersen
 - 3 Verner Pedersen.
 - 4 Anna Marie Pedersen, født 20. oktober 1922.
- 2 Emil Pedersen, født 16. april 1916, gift 10. april 1939 med Edith Dittmer, datter af baneformand Johan Heinrich Dittmer og hustru Johanne Dittmer, Mundelstrup. Exam radiotekniker, forretning i Hadsten.

Børn:

- 2a Jon Dittmer Pedersen, født 13. juli 1939 i Aarhus.
- 2b Keld Dittmer Pedersen, født 28. maj 1944 i Aarhus.

3 Verner Pedersen, født 14. januar 1919, gift 19. april 1952 med Ellen Dupgaard, født 31. maj 1918, datter af cykelhandler P. Dupgaard og hustru Ingeborg, Aarhus. — V. P. er uddannet i cykel- og radiobranchen. Repræsentant for Wejling & Søndergaard, Aarhus.

B Jens Pedersen, født i Hørning 29. marts 1887, gift I 22. september 1911 med Karen Kirstine Hansen, datter af gaardejer Hans Kr. Hansen og hustru Abelone, Ørbæk pr. Tarm, født 29. maj 1888. Gift II 17. januar 1929 med fru Edith Rasmussen, født i Vejle 26. februar 1896. Har lært mejerivæsen. Har haft cykel- og bilforretning i Ribe og fra 1929 radio-elektronikfabriksvirksomhed i Kgs. Lyngby.

Børn i I ægteskab:

- 1 Olga Marie Pedersen, født 6. juni 1912.
- 2 Kristian Frede Pedersen, født 30. december 1915.

Børn i II ægteskab:

- 3 Aase Pedersen, født Rasmussen, født 15. marts 1915.
- 4 Inge Pedersen, født 3. november 1929.

C Frederikke Marie Pedersen, født i Odder 28. december 1888, gift 12. juni 1911 med gaardejer Viggo Vedel, Svendstrup ved Korsør, født 12. juni 1885, død 29. februar 1956. — V. V. solgte gaarden 1945 og boede i Frølunde. Førte regnskab i sparekasse og brugsforening og var tillige pantefoged.

Børn:

- 1 Gudrun Vedel
- 2 Ingrid Vedel
- 3 Sigrid Vedel.

1 Gudrun Vedel, født 20. marts 1912, gift 21. september 1935 med Viggo Lauridsen, søn af gdr. Hans Chr. Lauridsen, „Bysgaarden“, Frølunde, født den 20. april 1907.

V. L. har lært landbrug paa »Vejsgaarden« ved Forlev og paa »Tjustrup« ved Randers. 1928—29 elev paa Høng husmandsskole. Har bygget paa faderens jord.

Børn:

- 1a Bente Lauridsen
- 1b Ingrid Lauridsen, født den 3. august 1938. Elev fra Engelsholm.
- 1c Carl Vedel Lauridsen, født den 14. september 1946.

1a Bente Lauridsen, født 16. juli 1936, gift 19. juli 1958 med Ole Nielsen, født 17. marts 1934 i Gørnum, søn af Elise Margrethe og Søren Kristian Nielsen, Stenhøj, Frederikshavn. B. elev fra Engelsholm.

O. N. har gjort tjeneste ved »Den danske kommando« i Itzehoe vinteren 1956. Har lært landvæsen paa forskellige gaarde i Jylland og paa »Vejsgaarden« ved Forlev. Er nu kartonagearbejder paa »Pak og Tryk« i Korsør. Bor i Svendstrup.

- 2 Ingrid Vedel, født 15. oktober 1914, gift den 12. juni 1935 med Villy Jørgensen, søn af fisker Hans Jørgensen, Stibjerg, født den 19. november 1912.
 Driver bundgarnsfiskeri fra Stibjerg med moderne dieselbaad.
 Børn:
 2a Inge Jørgensen
 2b Lis Kirsten Jørgensen
 2c Sussi Vibeke Jørgensen, født 10. november 1950.
- 2a Inge Jørgensen, født 22. november 1935, gift 22. november 1957 paa Island med Bent Olsen, søn af Dorthea Theodora og Jørgen Sophus Valdemar Olsen, København, født 14. oktober 1932.
 B. O. er uddannet paa Teknologisk Institut og har været radiotekniker paa Island og i England. De er nu kommen hjem for at bosætte sig i Danmark.
- 2b Lis Kirsten Jørgensen, født 11. februar 1938, gift 24. februar 1957 med Helge Albrektsen, født 13. august 1930, søn af Karen Marie Hedvig og Harry Albrektsen, Ormslev pr. Forlev.
 H. A. har været elev paa Haarslev efterskole 1946—47, Gerlev idræts-højskole 1949—50, Dalum landbrugsskole 1954—55. Overtog 1957 sin fødegaard »Langebjerggaard«, Ormslev pr. Forlev.
- 3 Sigrid Vedel, født 15. marts 1917, gift den 1. januar 1938 med Aage Ingemand Hansen, søn af gdr. Kresten Hansen, „Skovagergaard“, Frølund, født den 6. juni 1912.
 Overtog Aa. H.s fødegaard, der er slægtsgaard gennem 4 generationer. Aa. H. har lært landvæsen paa »Vejsgaard« ved Forlev. Elev fra Høng husmandsskole.
 Børn:
 3a Erik Vedel Hansen, født den 11. juli 1941
 3b Henning Vedel Hansen, født 29. december 1946.
- D Johannes Pedersen, født i Odder 10. marts 1893, gift 9. maj 1925 med Jenny Jespersen, datter af gdr. Rasmus Kaj Jespersen og hustru Karen, f. Christensen, af Veflinge, født 29. april 1900. Lærte mejerivæsen. Cykelhandler i Aarup paa Fyn.
 Børn:
 1 Vita Maria Pedersen
 2 Jonna Birgitte Pedersen
 3 Karna Ragnhild Pedersen.
- 1 Vita Maria Pedersen, født i Aarup 22. april 1926, gift I 14. marts 1948 med Egon Gregers Jensen, født 5. februar 1927, søn af smedemester Marius Jensen og hustru Marie, født Lund, Ørsbjerg pr. Aarup. Gift II 6. april 1957 med maskinsnedker Svend Erik Madsen, søn af læsteskærer Harald Madsen og hustru Emma Nikoline, født Petersen.
 V. M. P. student fra Nyborg gymnasium, har været journalist ved »Dyb-bølposten« og »Hejmdal«. E. G. J. er maskinarbejder.
 Børn i I ægteskab:
 1a Stinna Gregers Jensen, født 11. maj 1948
 1b Ebbe Gregers Jensen, født 25. oktober 1949
 1c Mogens Gregers Jensen, født 11. juli 1954.

- 2 Jonna Birgitte Pedersen, født 20. juni 1930, gift med købmand Carl Georg Hansen, født 24. oktober 1934, søn af købmand Georg Emanuel Hansen, Skydebjerg pr. Aarup.
J. B. P. kontorist ved Post- og Telegrafvæsenet. Bor nu i Aarup.
- 3 Karna Ragnhild Pedersen, født 5. juni 1932, gift 3. januar 1956 med lærer Jørgen Rosschou Jensen, født 28. marts 1933, søn af kontorist Karl Rosschou Jensen og hustru Vera Margrethe Sofie, f. Hansen, Odense.
K. R. P. student fra Th. Løngs skole i Silkeborg 1951, lærerindeeksamen fra Odense seminariums studenterhold 1955. J. R. J. dimitteret fra Odense seminarium 1955. Begge er ansat Sct. Hans skole i Odense.
Børn:
3a Lise Rosschou Jensen, født 18. marts 1953 (Adopteret)
3b Anders Rosschou Jensen, født 19. januar 1957.
- V Marie Sofie Frederikke Pedersen. Ugift, død. Var husbestyrerinde for gdr. Anker Munk i Haarby.
- VI Jens Jørgen Pedersen, f. 10. september 1863, død 7. oktober 1952, gift 21. april 1893 med Dorteia Frederiksen, født 18. januar 1867, død 1926, datter af boelsmand Jacob Frederiksen og hustru Petrea, født Pedersen, af Jexen.
Overtog hustruens fødegaard i Jexen. Præliminæreksamen fra Skanderborg realskole. Formand for brugsforeningen, sygekassen, og for Jexen skytteforening i 10 aar.
Børn:
A Astrid Kathrine Pedersen
B Ingeborg Margrethe Pedersen, f. 14. august 1896, død 1901.
C Agnes Johanne Pedersen
D Gunnar Viggo Pedersen.
- A Astrid Kathrine Pedersen, født 2. oktober 1894.
Lærerindeeksamen fra Gjedved seminarium 1915, lærerinde paa Hejls efterskole 1920, vikar ved Frederiksberg skolevæsen. Studentereksamen 1922, cand. phil. 1923, forflyttet til Haldum ved Hinnerup 1925. Lærerinde i Falsled ved Stensgaard. Ugift.
- C Agnes Johanne Pedersen, født 18. oktober 1899, gift 21. april 1927 med smedemester Anders Jensen, Jexen.
Børn:
1 Peder Jørgen Jensen, født 4. september 1928, gift med Inger Marie Rasmussen, Adslev.
P. J. J. har overtaget faderens forretning i Jexen.
Børn:
1a Lars Jul Jensen, født 25. december 1950
1b Dorteia Jensen, født 23. marts 1953
1c Henning Jensen, født september 1955.
- D Gunnar Viggo Pedersen, født 12. marts 1908, gift I 10. marts 1934 med Karen Poulsen, Kværndrup. Gift II med Lissi Timmermann, født 1. oktober 1908 i Hamborg. G. P. har en landejendom paa Korshavn, Avernakø.

Børn i I ægteskab:

- 1 Bent Jørgen Pedersen, f. 5. april 1935. Bankassistent i Svendborg.
- 2 Birthe Pedersen, født 12. december 1939.

Børn i II ægteskab:

- 3 Jens Jørgen Pedersen, født 26. juni 1947
- 4 Else Margrethe Pedersen, født 19. november 1952.

VII Peder Jensen Pedersen, født 26. marts 1867, gift 3. august 1895 med Ane Mortensen, datter af Morten Mikkelsen og hustru Ane Marie, f. Rasmusdatter, af Aabo, født 21. februar 1865.

P. J. P. møllebygger i Skanderborg. Begge døde.

Børn:

- A Olga Pedersen, født 21. oktober 1895
- B Ester Pedersen, født 20. august 1905.

VIII Sine Pedersen, født 25. august 1869, død 19. februar 1900, gift med Jens Kristian Hermansen. Boede i Norge.

Børn:

- A Peder Viggo Hermansen
- B Thorvald Hermansen.

IX Frederik Pedersen, født 11. juni 1872, død 4. april 1930, gift 28. december 1899 med Agnes Møller, født 10. november 1877, datter af gdr. Martin Mortensen Møller og hustru Ane Marie af Aalsø. Agnes Møller død 10. marts 1950.

F. P. maskinsmed i Øse pr. Nordenskov. Har som svend arbejdet flere aar i Amerika og Tyskland; siden 1909 drevet smede- og maskinvirksomhed herhjemme, i 9 aar i Ebeltoft og derefter i Øse.

Børn:

- A Harald Friederich Pedersen
- B Agnes Pedersen
- C Ove Richard Pedersen
- D Elinor Marie Pedersen
- E Turith Margrethe Pedersen.

A Harald Friederich Pedersen, født 8. november 1900, gift 29. januar 1926 med Inger Georgine Jensen, datter af Bertram Jensen og hustru Ane, af Skaanager ved Næsbjerg.

Gaardejer i Kærbæk ved Mølby.

Børn:

- 1 Bertram Bloch Pedersen
- 2 Børge Bloch Pedersen, født 18. januar 1935
- 3 Brita Bloch Pedersen, født 21. januar 1940.

1 Bertram Bloch Pedersen, født 10. maj 1929, gift 23. juli 1953 med Kathrine Juul, datter af gdr. Misse og Johannes Juul, Skrydstrup ved Haderslev. Gaardejer i Vestterp v. Tofterup St.

Børn:

- 1a Bent Bloch Pedersen, født 23. januar 1954
- 1b Leif Bloch Pedersen.

- B Agnes Pedersen, født 21. april 1902, gift 5. december 1923 med Bertel Kristian Bertelsen, søn af Thomas Hansen Bertelsen og hustru Mette, af Bolhede, Øse sogn, født 11. marts 1898. Gaardejer i Krogager. Senere tekstilarbejder paa Kolding Hørfabrik.

Børn:

- 1 Thorkild Hansen Bertelsen
- 2 Frede Bertelsen
- 3 Hans Peter Bertelsen
- 4 Erik Bertelsen.

- 1 Thorkild Hansen Bertelsen, født 7. september 1924, gift med Henny Præstkjær Olsen, datter af Else og Hans Olsen, København, født 13. april 1931.

H. P. O. er udlært som dameskrædderinde. T. H. B. er udlært i blandet forretning, kolonial og isenkram. Korporal fra Sønderborg. Prokurist i forretning paa Amager. Filialbestyrer i »Importøren« i København. I Kolding ved Hørforskningsinstituttet i 1½ aar. Er nu bestyrer paa »Konsum Selvbetjening«, Godthaabsvej, København.

Børn:

- 1a Anette Præstkjær Bertelsen, født 3. januar 1951
- 1b Ole Hansen Bertelsen, født 31. juli 1954.

- 2 Frede Bertelsen, født 1. november 1926, gift 26. december 1953 med Bente Krag Christensen, født 5. december 1935, datter af repræsentant Hans F. Christensen og hustru Rigmor Krag, Næsby ved Odense. — B. K. C. har været paa fagskole i Odense. F. B. er uddannet i maskinfaget.

Maskinisteksamen 1. del fra Kolding, 2. del fra Odense. Har sejlet i 3 aar i Lauridsens rederi, haft ansættelse som maskinmester paa »Danfoss«, og ved »Berlingske Tidende«s tekniske afdeling som konstruktør. Har nu begyndt som maskinfabrikant. Bor i Rungsted.

Børn:

- 2a Jan Eske Bertelsen, født 27. februar 1955.

- 3 Hans Peter Bertelsen, født 21. juni 1929, gift den 17. oktober 1953 med Erna Poulsen, født 20. maj 1932, datter af gdr. Niels Christian Poulsen og hustru Amanda, Ejstrupholm.

Mellemskoleeksamen og handelsskoleeksamen, udlært som boghandler-medhjælper hos Barkholt i Kolding. Fagskole i København. Har haft plads hos Thor Harder i Randers, Ebbe Clausen i Varde og Heinrich Ropsdorff i Aarhus. Er ansat i »Danske Boghandleres Bogimport«, København.

Børn:

- 3a Henrik Bertelsen, født 1. august 1954.

- 4 Erik Bertelsen, født 10. september 1934, gift 17. november 1956 med Valborg Elisabeth Nissen, datter af Nina og Hans Nissen, Vamdrup, født 27. marts 1937.

E. B. har handelsskoleeksamen fra Kolding, er udlært som isenkrammer og har haft plads i Varde. Er ekspedient i varehuset »Spar« i Kolding.

Børn:

- 4a Marianne Bertelsen, født 23. februar 1958.

- C Ove Richard Pedersen, født 28. oktober 1908, gift 10. december 1933 med Thora Nielsen, datter af Ane og Thomas Nielsen, Næsbjerg, født 9. februar 1913.

O. R. P. er udlært maskinsmed, har kørt som chauffør med fiskebil til Holland og Belgien. Ansat som redder hos Falck i Esbjerg 1934. Stationsleder i Thisted under verdenskrigen, nu stationsleder hos Falck i Randers siden 1945. T. N. elev fra Askov og Als husholdningsskole.

Børn:

- 1 Jørn Vester Pedersen
- 2 Birte Vester Pedersen, født 1937, død 3 uger gammel.
- 3 Annegrethe Vester Pedersen, født 2. oktober 1939
- 4 Ole Vester Pedersen, født 3. april 1947
- 5 Lars Vester Pedersen, født 15. juni 1957.

- 1 Jørn Vester Pedersen, født 25. maj 1935,

Realeksamen og lært som værktøjsmager. Har I del af maskinisteksamen, været ved marinen i »Grønnedal«, Grønland. Vil læse til konstruktor. Sejler nu i 1958 som maskinassistent paa »Hedda Dan«.

- 3 Annegrethe Vester Pedersen har realeksamen, er kontorist og læser til korrespondent.

- D Elinor Marie Pedersen, født 21. juli 1911, gift 10. november 1933 med Harald Peder Poulsen Uldbæk.

P. P. U. er arbejdsmand i Ansager. Har havebrug og frugtplantage.

Børn:

- 1 Elvin Peder Poulsen Uldbæk
- 2 Ove Poulsen Uldbæk
- 3 Agnes Poulsen Uldbæk, født 18. oktober 1945
- 4 Kaj Poulsen Uldbæk, født 24. maj 1951.

- 1 Elvin Peder Poulsen Uldbæk, født 8. maj 1934.

Præliminæreksamen fra Grindsted realskole 1950. Handesleksamen fra Esbjerg handelsskole 1953. Uddannet hos E. og C. A/S, Esbjerg. Ansat hos Dansk Svovlsyrefabrik, København. Læser til HD.

- 2 Ove Poulsen Uldbæk, født 18. juli 1937. Handelseksamen fra Grindsted. Kommis i Ansager.

- E Turith Margrethe Pedersen, født 10. marts 1913, gift 14. september 1934 med Johan Filip Kreutzer, født 31. oktober 1909, søn af handeleggartner Carl Kreutzer, Jyderup.

Ansat i sygekassen „Fremtiden“ 1934.

Børn:

- 1 Ib Philip Kreutzer, født 4. februar 1935. Dyrlægestuderende 1958.
- 2 Rigmor Turith Kreutzer, født 18. marts 1936.
- 3 Merete Dagny Kreutzer, født 28. april 1941. Elev i III G paa Aurehøj gymnasium 1958.
- 4 Birgit Else Kreutzer, født 11. september 1943. Elev i III mellem paa Aurehøj gymnasium 1958.

AALSRODE-GRENEN

BB Thøger Rasmussen var nr. 2 af de 5 børn fra Jexen kro, søn af Ane Pedersdatter af Adslev i ægteskab med Rasmus Pedersen, Jexen. Han blev født 1. juni 1825 og døde 18. marts 1883. Den 29. april 1854 blev han gift med Ane Mette Sørensdatter fra »Anneksgaarden« i Stilling, født 14. oktober 1833, søster til Ane Kathrine i Aalsø mølle, gift med Thøger Rasmussens broder Jens Peter Rasmussen (Aalsø mølle-grenen) samt til gaardejer Henrik Sørensen, Stilling, gift med Martha Munck. (Munck-slægten fra Bering).

En tredje søster, Sine (kaldet Signe) blev i Amerika gift med præsten og digteren Adam Dan, som i hustruens navn skrev sangen: »Saa langt, saa langt rækker tanken frem« som en hilsen til moderen derhjemme i Stilling.

Ane Mette Rasmussen tilbragte de sidste 12 aar af sit liv hos datteren, lærerinde Thyra Rasmussen, Glatved, hvor hun døde 1. november 1908.

Om lærer Thøger Rasmussens gerning som lærer ved Aalsrode skole og som kirkesanger ved Aalsø kirke fra 1853 til hans død 1883 er der fortalt i den gamle slægtsbog side 245 ff.

Børn:

- I Hans Andreas Rasmussen.
- II Rasmus Anton Rasmussen.
- III Anna Sørine Rasmussen.
- IV Margrete Rasmussen.
- V Thyra Rasmussen.
- VI Kristian Rasmussen.
- VII Søren Rasmussen.
- VIII Dagmar Rasmussen.
- IX Jensine Kristine Rasmussen.

I Hans Andreas Rasmussen, f. 18. februar 1855, gift 11. oktober 1881 med Maria Kirstine Hansen, f. 29. september 1856 paa Aarø, død 27. oktober 1934. Friskolelærer og gartner i Ellede ved Kalundborg 1881—1916. Død 18. april 1932.

Ved Hans Rasmussens død skrev Kalundborg Folkeblad:

Man kan næsten ikke forstaa, at denne friske, ranke mand, som aarene gik saa mærkelig sporløst hen over, ikke er mere. Og det bliver et savn, at vi ikke mere skal se hans kendte skikkelse iblandt os. Han hørte til den gode, gamle race, »de ædles æt«, som Grundtvig synger. De havde i ungdommens dage mærket aandens vingesus, hjerterne var blevet varme og glade, og det satte sit særlige præg paa dem. Et lykkeligt folkeførd var disse gamle friskolelærere. De oplevede yderst trange dage økonomisk set, men de lagde alt i Guds haand og sang omkap med himlens fugle. Og de blev ikke skuffede, de fik baade føden og klæder, og der var aandelig rigdom til huse.

Hans Rasmussen har fortalt interessant om de første aar i Ellede. Pengene var smaa, men de levede et rigt liv. Kneb det med at holde humøret oppe, gjorde en tur til »Farbror« (Søren Rasmussen) vidundere. Han kunne sætte dampen op. Hans Rasmussen havde allerede som ungt menneske opholdt sig hos Søren Rasmussen, og der blev ved at bestaa det varmeste og bedste forhold imellem disse to hjem.

Det var en guldalder tid, har Hans Rasmussen fortalt. Vi kunne nøjes med lidt af gods og guld; men vi sang og spillede og glædede os med de unge.

Friskolen begyndtes med 12 børn, men var det end trangt i de første aar, gik det dog stadig fremad, saa man tilsidst kom op paa 40—50 elever.

Hans Rasmussen var med ved oprettelsen af Uubberup valgmenighed. Næsten hver søndag var de unge lærerfolk i Uubberup til gudstjeneste hos pastor Hoff, og disse søndagsture, hvor man kom sammen med levende og interesserede mennesker, kastede glans langt ind over ugens hverdage.

1886 overtog Hans Rasmussen skolen for egen regning. Statstilskud var der de første 20 aar ikke tale om, saa det kneb lidt med økonomien. Men Hans Rasmussen havde altid interesse for havebrug, og efterhaanden blev haven en ikke uvæsentlig indtægtskilde. Det hændte vel heller ikke saa sjældent, at forældre, hvis børn gik i friskolen, kom med lidt naturalier i form af slagtemad o. l. Og saa blev de trange aar alligevel rige aar, og fem flinke børn groede op omkring lærerparret. Sønnen Thøger Rasmussen har træffende skrevet om sit barndomshjem:

En sjælden lykke stedse har haft til huse her,
og rige har I følt jer paa det, som liv gav værd.
Omend der ej var velstand, da børnene var smaa,
I følte, I velsignet blev, skønt pengene var faa.

Hans Rasmussen var en velset gæst alle steder. Han var helt igennem en stabil og redelig mand, som man trygt kunne stole paa.

Hans Rasmussen ejede et varmt og medfølelse hjerte. Vi traf ham en søndag paa hans ofte lange spadsereture paa vej til en gammel kone, der trængte til lidt opmuntring og trøst, og der er sikkert mange, der med tak vil tænke paa Hans Rasmussen netop, fordi de havde mærket, at han havde tid til at tænke paa dem, der sad alene.

En rettænkende, varmhjertet og nobel personlighed var gamle lærer Rasmussen, rank i sind og holdning, og saadan vil vi bevare hans minde.

Ved hans kones død skrev samme blad:

Fru Marie Rasmussen var ualmindelig afholdt paa sin egn. Hun havde en djærv og uendelig god natur, der gjorde hende til en personlighed, som der blev set op til, og i de mange aar, hun levede sammen med sin mand til hans død, der tog haardt paa hende, var hun ham en god og yderst værdifuld støtte i hans arbejde. Deres ægteskab var meget lykkeligt. Hun hørte til de ædles æt.

Ved jordefærden fra Raklev kirke udtalte valgmenighedspræst Uffe Hansen, Uubberup, bl. a.:

Det er forskelligt, hvad vi mennesker forstaar ved livets rigdom, men de mennesker, der samler sig skatte, som møl og rust ikke kan fortære, kommer til at holde af livet paa en frejdig og frisk maade, ogsaa op i den høje alder. Et saadant menneske var den kvinde, om hvis baare vi er samlede. Fra sin ungdom levede hun et rigt liv, og hun blev interesseret ved at leve med i den verden, der var hendes, først og fremmest gennem børn og børnebørn. At lyse op i sin families kreds gav hun sine kræfter til til det sidste. Hun forstod den store værdi og rigdom i, at mennesker føler, at de hører sammen i kærlighed. Hun var saa rig og frisk, og derfor var det tungt at tænke paa, at dette forhold skulle afbrydes. Naar det alligevel gik saa smukt og kønt til det sidste, var det, fordi fru Rasmussen forstod, at bag vor egen lille verden og vort menneskelige fællesskab ligger det store fællesskab, der aldrig skal brydes, og fordi hun ogsaa i forholdet til sine kære kendte samhörigheden deri.



1. række fra venstre: Fru Dagny Birkeland, fru Gudrun Sigismund, fru Anna Nørgaard, Marie og Hans Rasmussen, frk. Agnete Rasmussen, frk. Thyra Rasmussen, Glatved, Thøger Birkeland.
2. række fra venstre: Poul Sigismund, Gunver Thøger Rasmussen, fru Thøger Rasmussen, cand. jur. Sigurd Thomsen, Hedvig Thøger Rasmussen, Ingeborg Birkeland, Gunhild Sigismund, Elisabeth Birkeland, Estrid Thøger Rasmussen, Thøger Rasmussen, ukendt, fru Eske Kristensen, Thisted, Hanna og Kristian Rasmussen, Kbh., fru Anna Rasmussen, Ulstrup, ukendt, Sven Sigismund, fru Marie Rasmussens brødre: Niss Hansen og Jens Hansen, mellem dem Sven Birkeland.
3. række fra venstre: Lærer M. Birkeland, Kalundborg, lektor H. Nørgaard, Aarhus, handelsskoleinspektør H. Sigismund, København.

Børn:

- A Gudrun Rasmussen.
- B Dagny Rasmussen.
- C Thøger Rasmussen.
- D Anna Rasmussen.
- E Agnete Rasmussen.

- A Gudrun Rasmussen, f. 10. juni 1882. Gift 28. december 1902 med Hans Sigismund, f. 24. marts 1878, søn af lærer H. V. Hansen, Raklev.

Hans Sigismund dim. fra Jelling seminarium 1898. Aarskursuslærer i Aalborg 1900—1903. Lærer i Odder 1903—21. Forstander for Odder handelsskole. Handelsskoleinspektør siden 1921. Bor i Aarhus.

Børn:

- 1 Gulli Sigismund.
- 2 Helene Sigismund.
- 3 Svend Østen Sigismund.
- 4 Poul Østen Sigismund.

- 1 Gulli Sigismund, f. i Odder 18. maj 1907, statseksamineret ejendomsmægler. Gift i Odder 3. september 1932 med cand. jur. Sigurd Fossum Poulsen.

Børn:

- 1a Hans Fossum Poulsen, f. 25. januar 1934, civilingeniør.
- 1b Elizabeth Fossum Poulsen, f. 9. februar 1937.
- 1c Margaret Fossum Poulsen, f. 17. juni 1946.

- 2 Helene Sigismund, f. i Odder 29. juni 1909, gift i Aarhus 9. april 1936 med Aksel Islev Petersen, forsikringsinspektør.

Børn:

- 2a Paul Islev Petersen, f. 9. januar 1938.
- 2b Kai Islev Petersen, f. 9. december 1942.
- 2c Else Islev Petersen, f. 25. november 1944.

- 3 Svend Østen Sigismund, f. 9. marts 1914 i Odder, gift i Lindevang, Frederiksberg, 9. december 1939 med Fanny Grethe, født Nielsen. Inspektør i D.S.F.A.

Børn:

- 3a Hanne Sigismund, f. 20. april 1941.
- 3b Ole Østen Sigismund, f. 10. maj 1944.
- 3c Lone Sigismund, f. 26. april 1947.
- 3d Per Østen Sigismund, f. 22. april 1956.

- 4 Poul Østen Sigismund, f. 5. marts 1919 i Odder, gift 9. oktober 1945 med Hedvig Birthe Johanne, f. Hansen, f. 20. februar 1921, civilingeniør.

Børn:

- 4a Bo Østen Sigismund, f. 22. marts 1949.
- 4b Jan Østen Sigismund, f. 29. oktober 1952.
- 4c Ib Østen Sigismund, f. 3. januar 1959.

- B Dagny Rasmussen, f. 18. juli 1883. Eksamen fra forskoleseminariet i Varde 1904. Gift 2. november 1906 med Mads Christian Birkeland, f. i Vorgod 26. juli 1876.

Mads Christian Birkeland tog lærereksamen i Aarhus 1896. Lærer ved Abed højskole 2 aar, ved Jyderup realskole i 3 aar og siden maj 1902 ved Kalundborg komm. realskole. Lærer ved Kalundborg handelsskole og siden 1912 dens bestyrer.

Børn:

- 1 Elisabeth Katrine Birkeland.
- 2 Bodil Marie Birkeland.
- 3 Hans Christian Birkeland.
- 4 Ingeborg Birkeland.
- 5 Svend Birkeland.
- 6 Knud Thøger Birkeland.

- 1 Elisabeth Katrine Birkeland, f. 9. sept. 1907 i Kalundborg, overlærer ved Thisted komm. skolevæsen. Gift i Sjørring kirke ved Thisted 14. oktober 1936 med overlærer Vagn Hansen, Thisted.

Børn:

- 1a Anders Schousgaard Hansen, f. 24. maj 1939.
- 1b Karen Elisabeth Hansen, f. 18. september 1943.

- 2 Bodil Marie Birkeland, f. 2. juni 1909 i Kalundborg. Lærerinde. Gift i København 1937 med forfatteren Palle Lauring, København.

Børn:

- 2a Ole Lauring, f. 25. juli 1939.
- 2b Kjartan Lauring, f. 1943.
- 2c Kåre Lauring f. 1947.

- 3 Hans Christian Birkeland, f. 10. september 1912 i Kalundborg. Overlærer ved Store Hedinge komm. skolevæsen. Forstander for Store Hedinge handelsskole. Gift i Store Hedinge med Dorte Raven.

Børn:

- 3a Annette Birkeland, f. 1947.
- 3b Hans Christian Birkeland, f. 1949.

- 4 Ingeborg Birkeland, f. 22. maj 1914 i Kalundborg. Børnehavelærerinde. Gift 1947 med overlærer Niels Peter Larsen, København.

- 5 Svend Birkeland, f. 22. maj 1914 i Kalundborg. Murermester i Ellede ved Kalundborg. Gift 1937 i Ubberup kirke med Margrethe Petersen.

Børn:

- 5a Anne Marie Birkeland, f. 1938.
- 5b Kirsten Birkeland, f. 1943.
- 5c Thor Birkeland, f. 1944.
- 5d Thøger Birkeland, f. 1950.
- 5e Thomas Birkeland, f. 1953.

- 6 Knud Thøger Birkeland, f. 20. marts 1922. Kommunalærer i København. Gift 1946 i Rørby kirke ved Kalundborg med Karen Hansen.

Børn:

- 6a Kristian Birkeland, f. 1947.
- 6b Lisbeth Birkeland, f. 1950.

C Thøger Rasmussen, f. 30. september 1884, gift 21. oktober 1908 med Kathrine Nørgaard, Jelling, f. 25. december 1884.

Thøger Rasmussen dim. fra Jelling seminarium 1905. Lærer og organist i Viby ved Aarhus 1906—1923. Derefter ansat ved Aarhus skolevæsen. Uddannet som koncertsanger af kgl. kammersanger Herold. Tog i 1949 afsked fra Aarhus skolevæsen og har siden været direktør for Det jydsk Musik-konservatorium i Aarhus. Medstifter af Danmarks Sanglærerforening 1935 og formand for bestyrelsen 1935—52. Overdirigent for Danske Læreres Sangkor 1938—49. Har udgivet skolesangbøger, kor- og solosange m. m.

Børn:

- 1 Estrid Thøger Rasmussen.
- 2 Hedvig Thøger Rasmussen.
- 3 Gunver Thøger Rasmussen.

1 Estrid Thøger Rasmussen, f. 12. september 1909. Kontorassistent ved Hammelbanen 1930—56.

2 Hedvig Thøger Rasmussen, f. 3. oktober 1911. Gift 10. oktober 1935 med dommerfuldmægtig Olaf Sinding Kjær, Ringkøbing, f. 27. juli 1908.

Børn:

- 2a Helle Sinding Kjær, f. 15. september 1943.
- 2b Aase Sinding Kjær, f. 20. oktober 1946.
- 2c Jørgen Sinding Kjær, f. 20. maj 1948.

3 Gunver Thøger Rasmussen, f. 26. marts 1915. Gift 6. september 1942 med førstelærer Thorolf Hedegaard Jepsen, Udbyneder skole, Havndal, f. 6. maj 1914.

Børn:

- 3a Nanni Hedegaard Jepsen, f. 7. april 1944.
- 3b Ole Hedegaard Jepsen, f. 20. april 1947.

D Anna Rasmussen, f. 17. februar 1886, gift 11. oktober 1908 med Hans Hansen Nørgaard, f. 18. marts 1881. H. H. N. dim. fra Jelling seminarium 1905. Landbrugskandidat 1908. Lektor ved Den jydsk Handelsskole i Aarhus. Død marts 1952.

E Agnete Rasmussen, f. 24. maj 1888, død 1. september 1958. Ugift.

II Rasmus Anton Rasmussen, f. 3. februar 1857, viet i Hørup kirke ved Kjellerup 1. februar 1882 til Marie Jepsen, f. i Hørup 10. januar 1859. Købmand i Silkeborg. Død 19. maj 1928.

Børn:

- A Ejnar Anker Rasmussen.
- B Anna Rasmussen, f. 1885, død 1903.
- C Thøger Rasmussen.
- D Holger Rasmussen.
- E Gudrun Antonia Marie Rasmussen.
- F Rosenius Kongstad Rasmussen.



1. række fra venstre, siddende: Købmand Anton Rasmussen og fru Marie Rasmussen.
 2. række fra venstre, staaende: Anker Rasmussen med datteren Anna Margrethe og hustru Eline, Gudrun Rasmussen, Thøger Rasmussen, Rosenius Kongstad Rasmussen, Holger Rasmussen.

A Ejnar Anker Rasmussen, f. i Ry 22. marts 1884. Gift 1907 med Eline Christensen, f. 17. maj 1891, død 9. december 1929. Anker Rasmussen var maskinist paa Det forenede Dampskibsselskabs værksted i København. Død 9. januar 1949.

Børn:

- 1 Anna Margrethe Rasmussen.
- 2 Holger Rasmussen, f. 1918, død 1920.
- 3 Walther Rasmussen.

1 Anna Margrethe Rasmussen, f. 15. december 1907 i Skanderborg. Pianistinde. Gift 30. december 1934 i Holbæk med Jens Kristian Paarsgaard Thomsen, f. 25. marts 1905 i Holbæk. Herreekviperingshandler i Holbæk.

Børn:

- 1a Jens Erik Thomsen, f. 11. maj 1936.
- 1b Karen Lis Thomsen, f. 16. december 1942.
- 1c Annemarie Thomsen, f. 23. april 1944.

3 Walther Rasmussen, f. 18. juni 1922 i København. Maskinarbejder. Gift 22. december 1951 i København med Bente Alice Andersen, f. 12. april 1933.

Børn:

- 2a Berit Merete Rasmussen, f. 20. maj 1952.
- 2b Søn, f. 8. marts 1958.

- C Thøger Rasmussen, f. 7. januar 1887 i Ry. Snedker ved D.S.B. i København. Gift 7. januar 1912 med Elisabeth Christensen, f. 15. august 1892. Død i Sejs ved Silkeborg 28. december 1954.
- Børn:
- 1 Johannes Erik Tage Rasmussen.
- 1 Johannes Erik Tage Rasmussen, f. 18. februar 1912 i København. Assistent. Gift 6. maj 1934 i Krist kirken, København, med Astrid Kamilia Friis.
- Børn:
- 1a John Fritz Rasmussen, f. 11. april 1936.
 - 1b Laus Birger Rasmussen, f. 22. august 1937.
 - 1c Anje Merete Rasmussen, f. 24. februar 1947.
- 1a John Fritz Rasmussen, gift den 30. oktober 1954 med Inge Andersen.
- Børn:
- 1a1 Jann Rasmussen, f. 26. januar 1955.
 - 1a2 Jess Rasmussen, f. 20. november 1957.
- D Holger Rasmussen, f. 16. juli 1891, gift 1921 med Elisabeth Golchuk, datter af farmer G. i U.S.A. Udvandrede til Amerika 1909. Deltog som frivillig i den amerikanske hær i første verdenskrig. Udsat for gasforgiftning i et slag, men kom ellers uskadt hjem.
- Børn:
- 1 Reymond Rasmussen.
 - 2 Jane Rasmussen.
 - 3 Kenset Rasmussen.
 - 4 Mary Rasmussen.
- E Gudrun Antonia Marie Rasmussen, f. i Silkeborg 17. maj 1893. Gift med skrædder Georg Chr. Christensen 14. oktober 1913 i Silkeborg. Georg Christensen død 2. maj 1948.
- Børn:
- 1 Gunnar Georg Christensen.
 - 2 Yrsa Christensen.
- 1 Gunnar Georg Christensen, f. i Randers 31. august 1914. Direktør i Randers. Gift med Viola Marie Hornbæk 12. maj 1940 i Gødvad kirke.
- Børn:
- 1a Keld Hornbæk Christensen, f. 21. juni 1942.
 - 1b Ib Hornbæk Christensen, f. 30. oktober 1946.
- 2 Yrsa Christensen, f. i Silkeborg 22. oktober 1916. Damskrædderinde. Gift 9. oktober 1937 i Silkeborg kirke med vognmand Tage Ingemann Geert, f. 29. marts 1913 i Virklund, Them sogn.
- Børn:
- 2a Inga Geert, f. 25 november 1938, ekspeditrice.
 - 2b Birgit Geert, f. 1. februar 1943.
 - 2c Britta Geert, f. 9. juni 1948.
 - 2d Jens Georg Geert, f. 25. april 1950.

F Rosenius Kongstad Rasmussen, f. i Silkeborg 15. juni 1897. Skrædder i Silkeborg. Gift 1917 med Dagny Elling, datter af vognmand Elling, Silkeborg.

Børn:

- 1 Irma Elling Kongstad Rasmussen.
- 2 Dorit Elling Kongstad Rasmussen.

1 Irma Elling Kongstad Rasmussen, f. 28. juli 1916 i Silkeborg. Gift 2. maj 1942 i Silkeborg kirke med ingeniør Poul Zeuthen, Silkeborg.

Børn:

- 1a Jytte Zeuthen, f. 22. februar 1943.
- 1b Hanne Zeuthen, f. 5. juli 1945.
- 1c Bente Zeuthen, f. 9. april 1947.
- 1d Jenny Zeuthen, f. 27. januar 1952.

2 Dorit Elling Kongstad Rasmussen, f. 2. juni 1923 i Silkeborg. Gift 7. november 1942 i Silkeborg kirke med kontor-assistent Esben Donnerborg.

Børn:

- 2a Erik Donnerborg, f. 21. september 1944.
- 2b Finn Donnerborg, f. 13. september 1946.

III Anna Sørine Rasmussen, f. 29. marts 1859 i Aalsrode skole, gift 4. marts 1883 med kontorist paa Aarhus kærnerkontor Peter Thun Foersom, f. 9. december 1857 i Hammelev præstegaard ved Grenaa, søn af pastor Peter Thun Foersom og hustru Caroline, f. Thomsen. Peter Thun Foersom døde 28. oktober 1891. (Se P. C. Bondesen: Skuespilleren Peter Thun Foersom, pag. 201). Anna Foersom døde i Aarhus 9. april 1932.

Børn:

- A Ane Mette Foersom.
- B Casper Gerhardt Clemens Funck Foersom.
- C Ellen Caroline Foersom.
- D Johanne Cecilie Foersom.
- E Petra Foersom.
- F Otto Ragnvald Rasmussen.

A Ane Mette Foersom (kaldet Mebby), f. 4. november 1883. Gift 22. oktober 1918 med bager Niels Andersen Valskov, f. 10. januar 1884, søn af landmand Carl Andersen og hustru Mine Jammer, Mourup.

B Casper Gerhardt Clemens Funck Foersom (opkaldt efter sin onkel, rektor C. G. C. Funck ved Katedralskolen, Aarhus), født 10. december 1885. Kom efter faderens død til Aalsø mølle og døde der 12. april 1903.

C Ellen Caroline Foersom, f. 2. juni 1887. Elev paa Kvissel højskole. Examineret fysioterapeut. Har klinik: Lille Torv 4, Aarhus.

D Johanne Cecilie Foersom, f. 1. juni 1889. Gift 9. august 1912 i Hoed kirke med tømremester Johannes Kjærulf, Aarhus, f. 1. februar 1886. Død 3. juni 1933 i Aarhus.



Tømremester Johannes Kjærulf, og hustru Johanne, f. Foersom, Aarhus, og yngste datter Bente

Johanne Cecilie Foersom kom efter faderens død til sin moster, lærerinde frk. Thyra Ramussen, Glatved. Elev paa Askov højskole 1907—08.

Johannes Kjærulf udstod sin læretid hos tømremester Eske Kristensen, Thisted. Elev paa Vestbirk højskole 1909—10. Derefter paa stipendierejse til Tyskland og Svejts. Begyndte 1911 som tømremester i Aarhus og var med i en række byggeforetagender i alle dele af byen. Da det ny bykvarter omkring Sct. Lucas kirke blev paabegyndt, var han en meget aktiv deltager og opførte selv flere ejendomme i Stadionalle, Aalborggade, Wærumsgade o. fl. — Var iøvrigt sportsmand og formand for Aarhus skyttekreds siden 1920 til sin død. Den 3. juni 1933 afgik han ved døden ved et ulykkestilfælde.

Tømremester Kjærulf paadrog sig en gasforgiftning under arbejdet i sit værksted. Da han senere sad og spiste til aften sammen med sin familie, klagede han over stærke smerter i hovedet og sagde, at han ville tage et bad i haab om, at det kunne hjælpe. Da han efter nogen tids forløb ikke var vendt tilbage efter badet, fandt man det mærkeligt og søgte at kalde paa ham, men forgæves. Forgiftningen har været saa alvorlig, at han, straks efter, at han er kommet i badekarret, er besvimet; han er derefter gledet ned i vandet og er druknet. Trods energisk og omgaaende indsats med kunstig aandedræt og pullmotor, lykkedes det ikke at kalde ham til live igen.

Aarhus Stiftstidende skrev 9. juni 1933:

»— Tømremester Kjærulf blev begravet fra Sct. Lucas kirke. Det store følge talte talrige repræsentanter fra haandværkerstanden i Aarhus, og der var fanedeputationer fra Aarhus Tømremesterforening, Aarhus Haandværkerforening, Aarhus Skyttekreds, Aarhus Borgerlige Skydeselskab, Idrætsforeningen af 1900, samt Fredsforeningen.

Pastor Andreas Petersen holdt mindetalen over den afdøde, som han ud fra sit personlige kendskab skildrede som en udmærket familiefader og en dygtig og flittig haandværker, der nød anseelse blandt medborgere og kolleger og hvis bratte død vakte stor medfølelse med hans hustru og børn.

Efter salmen: »Du herre Krist« sang koncertsanger Thøger Rasmussen: »Lyksalig, Lyksalig«.

Børn:

- 1 Peter Thun Foersom Kjærulf.
- 2 Clara Marie Kjærulf.
- 3 Anna Helene Ragnhild Kjærulf.
- 4 Britta Thyra Kjærulf.
- 5 Bente Vibeke Kjærulf.

- 1 Peter Thun Foersom Kjærulf, f. 18. maj 1913. Ingeniør i København. Gift I 16. september 1938 i Grundtvigskirken i København med Valborg Kjærulf Møller. (Ægteskabet opløst). Gift II med Tove Falkenberg, København, f. 15. februar 1924.

Børn i I ægteskab:

- 1a Helle Kjærulf, f. 28. febr. 1942. Elev paa Birkerød gymnasium.
- 1b Hans Peter Foersom Kjærulf, f. 16. juni 1945. Elev paa Birkerød gymnasium.

Børn i II ægteskab:

- 1c Cecilie Kjærulf, f. 6. oktober 1948.
- 1d Therese Kjærulf, f. 24. februar 1952.

2 Clara Marie Kjærulf, f. 20. oktober 1914. Overlærer ved Risskov skole. Dim. fra Aarhus seminarium 1936.

3 Anna Helene Kjærulf, f. 5. april 1916. Gift 4. juli 1936 med Jens Christian Madsen, f. 14. marts 1909, søn af realskolebestyrer i Nysted M. C. Madsen.

Student fra Nykøbing F. 1928, cand. mag. (teor. fysik) 1933. Adjunkt ved Marselisborg gymnasium 1934—42. Amanuensis ved Aarhus universitet. Udnævnt til universitetslektor i Aarhus 1958.

Børn:

- 3a Rita Foersom Kjærulf Madsen, f. 1. juli 1938. Død 8. januar 1939.
- 3b Inger Lise Kjærulf Madsen, f. 14. januar 1940.
- 3c Karen Grethe Kjærulf Madsen, f. 25. juni 1941.

4 Britta Thyra Kjærulf, f. 19. juli 1921. Gift 26. december 1942 med kommunelærer Erik Pind Olesen, f. 25. september 1913, søn af overlærer Ole Olesen, Aarhus. Overlærer ved Skovvangsskolen, Aarhus.

Børn:

- 4a Vibeke Kjærulf Olesen, f. 8. maj 1944.
- 4b Ingrid Kjærulf Olesen, f. 4. juli 1946.
- 4c Pia Kjærulf Olesen, f. 28. oktober 1952.

5 Bente Vibeke Kjærulf, f. 12. december 1930. Eksamineret fysioterapeut.

E Petra Foersom, f. 22. juni 1891. Gift 5. juni 1915 med snedkermester Valdemar Hegndal, Aarhus, f. 31. maj 1888. Søn af karetmager N. K. A. Hegndal, Randers.

Børn:

1 Valdemar Foersom Hegndal, f. 2. februar 1916. Billedhugger. Gift 30. december 1953 med Eva Frideborg Höglander, Sverige.

Valdemar Foersom Hegndal: Kunstakademiet 1942—50. Mindre guldmedalje 1948. Studierejse: Tyskland, Svejts, Italien, Bulgarien, Frankrig, Spanien, Belgien, Holland, Sverige. Udstillinger: Charlottenborg 1944—50. Medlem af malersammenslutningen »Kammeraterne«. Atelier: Askvej 6, Risskov.

Børn:

- 1a Lars Foersom Hegndal, f. 9. juli 1954.

F Otto Ragnvald Rasmussen, f. 8. februar 1900. Aut. elektr. installatør, Risskov. Gift 24. juni 1921 med Anna Pedersen, Randers, f. 26. september 1898.

Børn:

- 1 Ruth Edel Rasmussen.
- 2 Stella Rasmussen.
- 3 Poul Otto Rasmussen.
- 4 Else Kirstine Rasmussen.
- 5 Karen Grethe Rasmussen.

- 1 Ruth Edel Rasmussen, f. 29. maj 1922. Gift 8. februar 1946 med assistent ved belysningsvæsenet i Aarhus Børge Vinther Andersen, f. 8. oktober 1921.

Børn:

- 1a Elsemarie Vinther Andersen, f. 10. maj 1944.
- 1b Anne Marie Vinther Andersen, f. 16. februar 1948.
- 1c Niels Otto Vinther Andersen, f. 7. august 1951.
- 1d Susanne Vinther Andersen, f. 20. november 1952.

- 2 Stella Rasmussen, f. 8. juni 1924. Gift 4. november 1949 med arbejdsmand ved belysningsvæsenet i Aarhus Svend Nielsen, f. 15. december 1920.

Børn:

- 2a Mai Brith Nielsen, f. 5. november 1950.
- 2b Gurli Irene Nielsen, f. 14. april 1954.

- 3 Poul Otto Rasmussen, f. 4. november 1925. Elektriker. Gift 13. august 1951 med Birthe Riis Olesen.

Børn:

- 3a Steen Otto Rasmussen, f. 20. juli 1955.

- 4 Else Kirstine Rasmussen, f. 8. oktober 1926. Gift 18. juni 1954 med taxachauffør Malte Månsson, Sverige, f. 1. december 1924.

Børn:

- 4a Ulla Britt Månsson, f. 4. november 1949.

- 5 Karen Grethe Rasmussen, f. 16. maj 1938. Elektriker.

- IV Margrethe Rasmussen, f. 27. april 1861 i Aalsrode skole. Død 13. november 1923 i Ribe.

- V Thyra Rasmussen, f. 5. december 1863. Lærerinde i Glatved, Hoed sogn, 1894—1929. Død i Aarhus 25. august 1939.

Thyra Rasmussen begyndte sin gerning som lærerinde ret tidligt, idet hun hjalp sin fader i skolen, da hans helbred svigtede. Efter hans død 1883 var hun privatlærerinde bl. a. paa »Raamosegaard«, indtil hun i 1894 blev kaldet til lærerinde i Glatved, hvor hun virkede til 1929, da hun tog sin afsked og flyttede til Aarhus.

I 35 aar varetog hun sin gerning blandt børnene med dygtighed og interesse, og blandt beboerne mødte hun venlighed, gæstfrihed og forstaaelse, saa de 35 aar blev gode og lykkelige aar for hende.

For sine søskende og deres børn var hun den kærlige »faster« og »moster« og senere »gudmor« — hvis besøg i ferierne altid blev imødeset med glæde.

»Ved min faders tidlige død kom jeg til bedstemoder og flyttede sammen med hende til Glatved skole i 1894 — og moster blev som en anden moder for mig. Hos hende havde jeg mit gode, kærlige hjem lige til jeg i 1912

blev gift og fik mit hjem i Aarhus. Og mosters kærlighed og omsorg blev i rigt maal overført til alle mine, saa hjemmet i Glatved med »gudmor« som en glad og gæstmild værtinde staar som et kært og uforglemmeligt minde for os alle i familien.

Ogsaa i Aarhus vandt hun sig mange venner, som delvis erstattede hende savnet af gerningen blandt skolebørnene og af vennerne i Glatved.

Thyra Rasmussen stod i livlig forbindelse med hele sin familie og med slægten i sin helhed, og hun kendte de allerfleste af familiens medlemmer og stod i omfattende brevveksling med en stor kreds — gamle og unge — lige til sin død.

Hun blev begravet paa Aalsø kirkegaard under stor deltagelse. Pastor Jespersen, Aalsø, talte ud fra et ord i Davids salmer: »At tælle vore dage lære du os, saa vi kan faa visdom i hjertet« — og han omtalte hende som et menneske, der havde lært at tælle sine dage og øve sin ansvarsfulde gerning med visdom i hjertet og vandt sine elevs og venners kærlighed.

Brodersønnen, koncertsanger Thøger Rasmussen, Aarhus, sang: »Kirkeklokke, ej til hovedstæder« og efter jordpaakastelsen takkede adjunkt I. C. Madsen, Aarhus, paa familiens vegne for deltagelsen.

»Hun gjorde mig vel — og k u n vel — alle sit livs dage! J. F. K.

Frk. Th. Rasmussens tak ved afskedsfesten 31. maj 1929.

Til Hoed sogn.

En dybtfølt tak jeg eder alle gerne bringe vil,
og at jeg virket har til nu, I har mig hjulpet til.
Jeg venlighed mødte ved hver en lejlighed,
saa rig paa gode minder jeg nu drage kan afsted!

Med glæde jeg imod de kære poder altid tog
og lærte dem at skrive og at læse i en bog.
Saa gik nogle aar, til min skole de forlod,
men mon de saa, at jeg med vemod da i sindet stod!

VI Kristian Rasmussen, f. 16. januar 1866. Gift i København 15. august 1897 med Hanna Grønqvist fra Malmø. Maskinsmed hos Burmeister & Wain, København. Død 7. februar 1950. Hanna Rasmussen død 6. januar 1957.

Christian var som lille dreng meget fingernem og blev efter sin konfirmation sat i lære paa et smedeværksted i Viborg. Efter 5 strenge læreaar blev han svend og rejste saa til København, hvor han fik arbejde hos Burmeister & Wain, hvor han arbejdede nogle aar. Samtidig læste han til maskinist. En tid var han ude at sejle med kabelskibet »H. C. Ørsted«.

I 1897 giftede han sig, og i 1898 blev han ansat paa »Hærens tekniske Laboratorium« for en løn af 18,00 kr. om ugen. Her arbejdede han i ca. 35 aar, til han lagde op i 66 aars alderen. Efter 25 aars forløb fik han diplom og ducør for opfindelser, han havde gjort med velegnede værktøjer, som virkede arbejdsfremmende. Disse bruges den dag i dag. Blandt kolleger kaldte de ham Ras Opfinder.

I aaret 1932 gik Christian af med pension, selv om han paa dette tidspunkt var en rask mand. Paa dette tidspunkt var der mange unge ledige, og han indsaar, at der burde gøres plads for dem paa bekostning af de ældre.

Han fik herefter en række gode aar, hvor han foretog lange fodture og nød friheden.

Et par aar efter fik han tildelt »Dannebrogmændenes Hæderstegn« og senere »Fortjenstmedaljen i sølv« for godt udført arbejde.

Ved begravelsen var kisten dækket af Dannebrog, og hæderstegnene laa paa en sort fløjlspudef. Agnes Johansen, f. Rasmussen.

FRA HANNA OG KRISTIAN RASMUSSENS GULDBRYLLUP



1. række fra venstre, siddende: Gotfred Frederiksen, fru Agnes Johansen, fru Dagny Frederiksen, fru Anna Møller, Rich. Møller.
2. række fra venstre, siddende: Otto Johansen, fru Hanna Rasmussens søster, fru Hanna og Kristian Rasmussen, fru Kristine og Eske Kristensen, Thisted, ukendt.
3. række fra venstre, staaende: Ukendt par, Flora og Harald Knudsen, frk. Gerda Eske Kristensen, fru Johanne Foersom Kjærulf, ukendt par. Ukendt = ikke af fam.

Vort barndomshjem var noget af det dejligste. Det var religiøst præget. Far og mor gik tit i kirke søndag formiddag. Jeg husker som lille pige jeg var med far i kirke, hvor det knob svært at sidde stille, men det hele havde et festligt præg.

Far talte tit om sit barndomshjem i Aalsrode og om sin far og mor. Min farfar har jeg aldrig set, men farmor besøgte os en gang, da jeg var en lille pige paa 5—6 aar, og jeg var meget glad for hende. Jeg havde lige faaet en fin, lille rød paraply, den købte hun til Sigge, og jeg fik en med gedebukke i stedet for, men jeg syntes ikke, den var nær saa pæn. — Min far lavede en gang en lille fin dukkestue til mig med smaa fine møbler, bord, stole og skab i metal. Den blev meget beundret, baade af børn og voksne. Han reparerede ogsaa selv sit lommeur.

Far blev passet godt, han fik kaffe paa sengen hver morgen, og saa hændte det, at jeg fik en sukkerknald eller en taar kaffe med. Det syntes jeg var noget saa dejligt. Hans sko stod ogsaa altid parat, nypudsede af mor, og frakken børstet, for far skulle tidligt op og gaa den lange tur til arbejde, ca. 1 times gang, hver morgen og hjem paa samme maade om aftenen i al slags vejr. Hvor vi glædede os alle fire, til han kom hjem om aftenen, saa fortalte han eventyr for os. Nogle af dem digtede han selv. Sommetider legede han »far, mor og børn« med os, andre gange red han »møllersæk« med os og vi fik hver sin tur paa hans ryg. At han gad, forstaar vi ikke nu bag efter, naar han havde været paa arbejde 10—12 timer først.

Selv som gammel mand kunne far more sig med børnene. Han sad og

legede »so i hul« med Walther og de lo begge som et par skoledrenge. Noget af det bedste for os var, naar faster Dagmar, onkel Theodor og børnene kom i julen, saa blev der rigtigt leget, for onkel Theodor var lige saa stort et legebarn som vor far.

I 1932 blev far pensioneret fra »Hærens Laboratorium«, i en alder af 66 aar. Far var endnu den gang en rask mand, som kunne gaa lange ture. Nu var alle vi tre piger blevet gift, og far og mor nød rigtigt at besøge os skiftevis. Der var det bedste forhold mellem dem og svigersønerne.

De sidste aar var far ikke saa rask, saa mor havde nogle drøje aar, men han blev passet saa godt, som faa er blevet det. Den sidste gang, jeg var sammen med far, var paa min 50-aars fødselsdag, hvor han kom, fin at se til med sit hvide haar. Om aftenen blev han sløj og uklar. Han kom til sengs, og næste dag blev han kørt hjem, hvor han døde stille den 7. februar 1950. For os, der har kendt ham, er det, som om han stadig lever blandt os, og vi ser ham tydeligt for os.

Vor moder levede i 7 aar derefter. Stille og med fred i sindet, flittig som altid med fine haandarbejder i sving til sine piger og til kirkens basarer. Hjemmets store gæstfrihed førte hun videre, og hendes fine natur beholdt hun til det sidste. Den 6. januar 1957 døde hun pludseligt, 82 aar gammel, aandsfrisk til det sidste. Man kan i sandhed sige, at de to ældedes med ynde.

Agnes Johansen, f. Rasmussen.

Børn:

- A Agnes Kristine Rasmussen.
- B Dagny Dorthea Rasmussen.
- C Anna Else Rasmussen.

A Agnes Kristine Rasmussen, f. i København 1. februar 1900. Gift 22. maj 1941 i Vanløse kirke med sporvognsfunktionær Johan Otto Johansen. Otto Johansen død 27. oktober 1947.

B Dagny Dorthea Rasmussen, f. 29. januar 1904 i København. Gift 3. aug. 1930 i Filipskirken, København, med assurandør Gotfred Martinus Frederiksen.

Børn:

1 Ove Kjeld Frederiksen, f. 22. oktober 1942.

C Anna Else Rasmussen, f. 21. juni 1907 i København. Gift 8. maj 1932 i Filipskirken, København, med typograf Richard Langfeldt Møller.

VII Søren Rasmussen, f. 18. februar 1869, viet oktober 1894 i Villersø kirke til Marie Laursen, datter af Gotfred Laursen og hustru Else Marie, Villersø.

Boede paa Alling mølle ved Silkeborg. Senere paa Sønder mølle ved Grenaa, indtil de i 1898 udvandrede til Amerika sammen med hendes forældre. Farmer i Iowa, Marie Rasmussen omkom ved ulykkestilfælde 1909. Søren Rasmussen døde 15. februar 1955. Besøgte Danmark 1920—21 og blev under sit ophold viet i København 14. februar 1921 til enkefru Julie Juul, f. Timm, fra Randers, f. 16. februar 1889. — Død i oktober 1958.

Søren Rasmussen var i hele sin færd en af dem, som gør Danmark ære ude i det fremmede. Han drev sin farm med dygtighed og utrættelig flid, til han nærmede sig de 80 aar, da farmen blev bortforpagtet, og han og hans hustru Julie flyttede til »Good Samaritan Home«, Mason City, hvor han døde 15. februar 1955. — Sin uddannelse som møller fik han hos sin farbroder paa Aalsø mølle, som han altid mindedes ligesom barndomshjem-

met i Aalsrode skole — og Aalsø kirke, hvor sønnen Thøger Rasmussen blev døbt før afrejsen til Amerika og fik sin farfars navn. Sine børn gav han en god uddannelse, saa de alle kom i gode stillinger — ligesom hustruens søn, Clement Juul, der som otteaarig kom med sin moder til Amerika, har faaet sin uddannelse paa College og nu er professor i psykiatri i Californien.

Hele sit liv var Søren Rasmussen en god dansk mand, og hans store glæde var brevene »hjemme fra Danmark«, som blev læst gang paa gang, og han omfattede familien og slægten med kærlighed og interesse.

Julie Rasmussen har været en dygtig og flittig brevskriver gennem aarene og har derved holdt forbindelsen med familien i Danmark vedlige. I de senere aar har datteren Annie, gift Snell, taget arven op og fortæller om hjemmene derovre, børn og børnebørn og om brødrene, saa det ved hjælp af breve og foto har været muligt at skrive deres slægtstavle.

J. F. K.

Børn:

- A Gotfred Thøger Rasmussen.
- B Thøger Rasmussen.
- C Annie Mathea Rasmussen.
- D Walther Rasmussen.

- A Gotfred Thøger Rasmussen, f. 28. oktober 1895 i Alling ved Silkeborg. Gift med Estella. Ansat ved postvæsenet. Ejer en farm, Frankfort, Ill.

Børn:

- 1 Roger Rasmussen, f. 1933.
- 2 Allan Rasmussen, f. 1938.

- B Thøger Rasmussen, f. februar 1897 i Sønder mølle ved Grenaa. Døbt i Aalsø kirke. Gift med Gertrude 28. juni 1935. Ansat ved postvæsenet, Mason City, Iowa.

Børn:

- 1 Linda.

- C Annie Mathea Rasmussen, f. 11. september 1902 i Amerika. Gift med Vern Snell, f. 12. juni 1892. Ejer en farm, Plymouth, Iowa.

Børn:

- 1 Morris Snell.
- 2 Glenn Snell.
- 3 Dean Snell.
- 4 Marian Snell.
- 5 Bonnie Joy Snell.
- 6 Verlyn Reid Snell.

- 1 Morris Snell, f. 6. december 1920. Farmer. Deltog som flyver i den anden verdenskrig. Gift 25. juli 1951 med Edna Tveed.

Børn:

- 1a Linda Joy Snell, f. 13. maj 1952.
- 1b Carol Verdean Snell, f. 1954.
- 1c David le Roy Snell, f. 1955.

- 2 Glenn Snell, f. 6. oktober 1922. Gift med Mary.
Gjorde tjeneste i marinen under anden verdenskrig. Flyver.
1ste Lt. i marinen, stationeret i New London, Connecticut.
Børn:
2a Dean Allan Snell, f. 25. marts 1943.
2b Dennis Arthur Snell, f. 26. juni 1947.
2c Lena Le Snell, f. 30. marts 1956.
- 3 Dean Snell, f. 1924. Gift med Shirley. Farmer, Plymouth, Iowa.
Børn:
3a Deanna Snell, f. 30. oktober 1947.
3b Brian Stuart Snell, f. 31. marts 1949.
- 4 Marian Snell, f. 14. febr. 1927. Gift med Dale Palmerton.
Børn:
4a Gary Dale Palmerton, f. 1. oktober 1945.
4b Russel Roy Palmerton, f. 5. juli 1947.
4c Joyce Renée Palmerton, f. 31. oktober 1951.
- 5 Bonnie Joy Snell, f. 11. oktober 1929. Gift 7. november 1947
med Bud Bergman.
Børn:
5a Jerry Allan Bergman, f. 1949.
5b Donald Leigh Bergman, f. 1953.
- 6 Verlyn Reid Snell, f. 10. november 1934. Teolog. Præst i
Goderich-Ontario, Canada.
- D Walther Rasmussen, f. i Amerika 1905. Ugift. Har ejet
flere teatre: Le Roy (Minn.), Anthon (Iowa), Kansas City og
Parkesbury (Iowa). Er beskæftiget med television for mandskab
i hær og flåde.
- VIII Dagmar Rasmussen, f. 6. februar 1871. Død 31. juli 1924
Gift 15. august 1896 med Theodor Knudsen, København, f.
oktober 1864. Kirkebetjent ved Philips kirken, Sundby, København.
Børn:
A Gudrun Knudsen.
B Marie Hildegard Knudsen.
C Harald Kristian Knudsen.
D Poul Johannes Knudsen.
- A Gudrun Knudsen, f. 27. september 1896. Lærerinde i Thors-
lunde, Holbæk.
- B Marie Hildegard Knudsen, f. 29. april 1889 i Sundby
sogn, København. Gift I 26. september 1931 med Marius Munk.
Ægteskabet opløst. Gift II 28. juni 1937 i Filipskirken, Køben-
havn, med Georg Sørensen.
Børn:
1 Inge Bertha Munk.
2 Svend Sørensen.

- 1 Inge Bertha Munk, f. 4. august 1925. Gift 26. februar 1950 med Ole Nepper, f. 30. marts 1924. Maler ved D.S.B.
 Børn:
 1a Annelise Nepper, f. 29. december 1950.
 1b Hanne Nepper, f. 18. oktober 1954.
- 2 Svend Sørensen, f. 7. januar 1935.
- C Harald Christian Knudsen, f. 29. august 1905 i Sundby sogn, København. Gift 17. august 1930 i Filipskirken, København, med Flora Dalby, f. Jørgensen. Fuldmægtig.
- D Poul Johannes Knudsen, f. 11. april 1912 i Filips sogn, København. Gift 23. august 1935 i Onsbjerg kirke, Samsø, med Edith Marie, f. Jensen.
 Børn:
 1 Ellen Margrete Knudsen, f. 8. september 1936.
 2 Flemming Eduard Knudsen, f. 8. marts 1944.
- IX Jensine Kristine Rasmussen, f. 13. november 1874. Gift i Hoed kirke 11. august 1898 med tømremester Eske Kristensen, Thisted, f. i Odder 24. juli 1871.
 Begge var elever paa Vestbirk højskole 1896. Eske Kristensen var lærer ved Teknisk skole i Thisted. Brandinspektør i Thisted i ca. 40 aar.
 Guldbryllup blev 11. august 1948 fejret hos sønnen, arkitekt Eske Kristensen, Hellerup. Tilstede var 10 børn, 8 svigerbørn og 21 børnebørn.
 Eske Kristensen døde i Thisted 30. juni 1952.
 Børn:
 A Sigrid Kristensen.
 B Anna Elisabeth Kristensen.
 C Ellen Margrethe Kristensen.
 D Svenn Eske Kristensen.
 E Gerda Ingeborg Kristensen.
 F Gunnar Eske Kristensen.
 G Haakon Eske Kristensen.
 H Esther Kristensen.
 I Johannes Eske Kristensen.
 J Thøger Eske Kristensen.
 K Inge Kristine Kristensen.
- A Sigrid Kristensen, f. 7. december 1899 i Thisted. Post-assistent. Gift 24. juni 1924 i Thisted kirke med Marius Christiansen Holk, f. 2. maj 1894 i Hjørring. Post- og Telegrafkasserer i Viborg.
 Børn:
 1 Jørgen Holk.
 2 Erik Holk.
 3 Else Holk.
- 1 Jørgen Holk, f. 7. november 1926. Civilingeniør hos Christiani & Nielsen. For tiden ansat i Laurence, Marques, Mosambique.
 Gift 7. febr. 1953 med Betsy Oxholm Christoffersen.

Børn:

1a Ida Kristine Holk, f. 28. april 1955.

1b Elsebeth Holk, f. 31. oktober 1956.

2 Erik Holk, f. 15. februar 1928. Civilingeniør, Valby Gasværk, København. Gift 14. september 1952 med Grethe Hansen Fynbo.

3 Else Holk, f. 24. oktober 1938. Student fra Viborg 1956.

B Anna Elisabeth Kristensen, f. 29. juli 1901 i Thisted.

C Ellen Margrete Kristensen, f. 27. august 1903. Kontor-assistent paa dommerkontoret i Thisted. Gift 19. januar 1933 i Thisted kirke med Christian Rasmus Christensen, f. 8. april 1903.

Gaardejer »Kaaregaard«, Bastrup-Skamby.

Elev paa Ryslinge højskole 1921—22, Dalum landbrugsskole 1925—26. Formand for K. U.s landsorganisation 1929—32. Medlem af Folketinget 1941—47, af Statens jordlovsudvalg fra 1945. Formand for Skamby sogneraad 1946—50, for Nordfyns kvægavlsforening fra 1940 og for De samvirkende Kvægavlsforeninger i Fyns stift fra 1942. Medlem af Odense amtsraad fra 1954. Formand for Fynske Andelsmejeriers Osteri og Kondenseringsfabrik (F. A. O. K.), Marius Boel A/S og A/S The Conned og Milk, Odense.

Børn:

1 Inger Margrete Christensen, f. 4. februar 1938. Elev i Den sjællandske Bondestands sparekasse, København.

2 Gudron Kirstine Christensen, f. 28. november 1939. Elev paa Mariaforbundet 1957—58.

3 Carl Martin Kaare Christensen, f. 25. december 1940. Elev paa Ryslinge højskole 1957—58.

4 Niels Erik Kaare Christensen, f. 25. oktober 1947.

D Svønn Eske Kristensen, f. 1. april 1905 i Thisted. Arkitekt, M. A. A., Hellerup. Gift 24. maj 1933 i Nykøbing M. med Erna Marie, f. Worm Jensen.

Lærer paa kunstakademiet fra 1935; selvstændig arkitektvirksomhed fra 1934; tildelt præmie i arkitektkonkurrencer fra København, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe og Frederiksberg kommuner. Tildelt Engelhardtts legat og i 1944 Eckersberg-medaljen. Gennem en aarrække næstformand i bestyrelsen for Danske Arkitekters Landsforbund; medlem af Gentofte kommunes bygningskommission og en række andre tillidshverv.

For udførelse af skolehjem for Dansk Røde Kors paa den græske ø Zakynthos tildelt følgende udenlandske ordener: Gr. G. I. (Græske Georg Is Orden, Officer) samt Gr. r. K. 1. (Græsk Røde Kors, guld).

Har bl. a. bygget forretningshuse, bankbygninger, større boligbebyggelser og kirke i Nærum.

Børn:

1 Hanne Eske Kristensen, f. 25. maj 1936.

2 Karen Eske Kristensen.

3 Ninna Eske Kristensen, f. 4. januar 1942.

2 Karen Eske Kristensen, f. 18. juni 1939. Gift med havebrugskandidat Ole Mohr, Hellerup.

Børn:

2a Niels Eske Mohr, f. 10. januar 1958.

E Gerda Ingeborg Eske Kristensen, f. 30. januar 1907 i Thisted. Sygeplejerske, København.

F Gunnar Eske Kristensen, f. 4. januar 1909 i Thisted. Uddannet som elektriker i Thisted. Installatøreksamen 1933. Bestyrer 1934—35. Selvstændig installationsforretning, København, fra 1935. Gift 15. maj 1935 i Lødderup kirke, Mors, med Ellen, f. Jepsen.

Børn:

- 1 Jan Eske Kristensen, f. 16. august 1936.
- 2 Lisbeth Eske Kristensen, f. 6. juni 1938. Død 3. oktober 1942.
- 3 Susanne Eske Kristensen, f. 23. november 1945.
- 4 Steen Eske Kristensen, f. 22. juli 1947.

G Haakon Eske Kristensen, f. 15. december 1910. Død 15. januar 1911.

H Esther Kristensen, f. 8. januar 1912 i Thisted. Ekspeditrice. Gift i Thisted kirke 24. juli 1944 med Viggo Wachmann Løntoft, Esbjerg.

Børn:

- 1 Birthe Løntoft, f. 24. august 1945.
- 2 Sven Løntoft, f. 5. januar 1948.

I Johannes Eske Kristensen, f. 23. september 1914. Fuldmægtig, København. Gift 13. maj 1940 i København med Ruth Jensen, f. 11. juni 1910.

Børn:

- 1 Dinne Eske Kristensen, f. 17. april 1942.
- 2 Holger Eske Kristensen, f. 21. maj 1943.
- 3 Søren Eske Kristensen, f. 25. marts 1945.
- 4 Torben Eske Kristensen, f. 5. marts 1949.

J Thøger Eske Kristensen, f. 4. juni 1916. Overingeniør, cand. polyt., København. Gift I 5. maj 1944 med Lis Jøssing, Norge. Ægteskabet opløst. Gift II 12. august 1955 med Jytte, f. Runge.

Børn:

- 1 Bjørn Eske Kristensen, f. 2. oktober 1946.
- 2 Marit Eske Kristensen, f. 16. juli 1948.

K Inge Kristine Kristensen, f. 19. november 1919 i Thisted. Student 1936. Gift 8. april 1941 i København med fuldmægtig, cand. jur. Knud Erik Lund, København.

Børn:

- 1 Kirsten Lund, f. 13. august 1947.
- 2 Eva Margrete Lund, f. 19. maj 1950.
- 3 Birgitte Lund, f. 3. oktober 1951.

AALSØ-GRENEN

DD Jens Peter Rasmussen, f. i Jexen 11. maj 1829. Død i Aalsø 2. december 1910. Gift med Ane Cathrine Sørens-
datter, f. 11. januar 1835 i Stilling, død 18. februar 1920 i Aalsø.
Viet 16. oktober 1852.

Børn:

- I Rasmine Rasmussen, f. 4. januar 1854, død 27. august 1900.
(Omtalt i slægtsbogen 1926).
- II Ane Sørine Theodora Rasmussen, f. 24. april 1856, død sep-
tember 1906.
- III Anna Rasmussen. (Nielsen-familien).
- IV Jacob Peter Christian la Cour Rasmussen, f. 9. august 1861,
død 9. august 1866.
- V Erika Petrea Kirstine Rasmussen. (Kirkegaard-familien).
- VI Dorthea Markusine Antonia Rasmussen. (Stevns-familien).
- VII Jutta Rasmussen, f. 23. august 1868, død 10. juli 1872.
- VIII Kathrine Rasmussen. (Skou-familien).
- IX Inge Rasmussen, f. 15. februar 1873, død 19. januar 1878.
- X Jens Rasmussen, f. 11. juni 1875, død 29. maj 1883.
- XI Johannes Rasmussen. (Aalsø-Mølle-familien).
- XII Marie Rasmussen, f. 7. maj 1881, død 17. februar 1890.

Nielsen-familien

III Anna Rasmussen, f. 16. januar 1859, gift 16. oktober 1880
med Niels Konrad Nielsen, søn af gdr. Niels Nielsen og
hustru, Aalsrode, f. 6. august 1852.

Anna Nielsen er født paa Aalsø Mølle ved Grenaa 16. januar 1859. Hun
var som ganske ung hushjælp i Ulstrup friskole paa Røsnæs, senere i
Kastbjerg og Tirstrup paa hjemegnen. Hun har været elev paa Æbeltoft
højskole. 16. oktober 1880 blev hun gift med Konrad Nielsen, født i Aalsrode
ved Grenaa 6. august 1852.

Konrad Nielsen var som ung landvæsenselev paa Duelund ved Kellerup,
aftjente sin værnepligt i Aarhus og var en vinter paa Askov højskole.

Efter brylluppet forpagtede Konrad Nielsen sin fødegaard i Aalsrode,
fra foraaet 1881 tillige »Lærkholm« i Kolindsund. 1888 ophørte forpagt-
ningen af gaarden i Aalsrode; og nu forpagtedes en mindre gaard „Maxbo“
ved Aalsø station, den laa væsentlig nærmere ved jorden i Kolindsund.

1. april 1898 ophørte begge forpagtninger. Familien boede derefter i en
lejlighed paa Aalsø Mølle. Derfra bestyrede Konrad Nielsen »Lærkholm«
til 1. april 1900. Nu var der bygget stuehus dernede, og fra sidstnævnte
dato til 1. april 1909 var Anna og Konrad Nielsen bestyrerfolk her; der-
efter til 1. maj 1917 i samme stilling paa »Fannerupgaard«. Nu købtes den
tidligere nævnte gaard »Maxbo« ved Aalsø st. Den blev solgt 1. maj 1927.
Fra samme aar ejede de et hus paa Aalsø mark, som tilflyttedes omkring
1. november. 16. oktober 1930 holdt de guldbryllup her. 12. april 1931 døde
Konrad Nielsen og blev begravet paa Vejlbj kirkegaard. Anna Nielsen solgte

straks huset og boede derefter hos en datter og svigersøn i Sindal til sommeren 1940, da hun flyttede til en anden datter og svigersøn i Tranbjerg ved Aarhus. Her døde hun den 20. december 1944. Ogsaa hun blev begravet i Vejlbj ved Grenaa.

Aage Nielsen.

Mor og far var et lykkeligt ægtepar; ikke saadan at forstaa, at de havde megen synlig medgang, tværtimod; men de levede begge i fuld indforstaaethed af et dagligt ansvar overfor hinanden og for deres ret store børneflokk. Det gav dem karakterstyrke, saa de sammen fik lykke til at danne et trygt og godt hjem for hinanden og for børnene, saavel som for andre slægtninge og for gode venner.

De var store modsætninger.

Mor bevarede livet ud sin arv fra barndomshjemmet paa Aalsø Mølle: En stærk og barnlig tillid i sit gudsforhold, en usvækket tro og en rig, frimodig medleven i kristent menighedsliv, saadan som hun mødte det i forbindelse med gode præster og levende menigheder. Hun var glad for at synge. For os børn sang hun ofte og fortalte eventyr, saadan at vi endnu som ældre mennesker mindes det, som var det nyligt oplevet. Mor lærte os som noget for hende selvfølgeligt at bede barnligt og tillidsfuldt til Gud. Mor var uhyre flittig, og hun bevarede til det sidste viljen til at ville være flittig. Hun var en samvittighedsfuld økonom over de smaa midler, hun fik raadighed over til sin mand, til børnene og til sig selv.

I fars barndomshjem i Aalsrode havde det kristne livssyn et noget mørkere islæt, end tilfældet var paa Aalsø Mølle; men det levedes lige saa grundfæstet.

Fra ungdommen og livet igennem var far kritisk indstillet over for kirken og dens præster. Det var dog ingen hindring for, at han havde præster som trofaste venner. De forstod hans ærlige søgen i ensomhed ude i naturen, hvor alt mødte ham paa den maade, som Brorson giver udtryk for i den dejlige salme: Op al den ting, som Gud har gjort. Far var ogsaa meget flittig og havde udpræget ordenssans, var velbegavet og havde en stærkt udviklet politisk interesse. Han abonnerede i adskillige aar paa den stenograferede »Rigsdagstidende«. Rolig og fordragelig, som han var, havde han kun venner.

Vi søskende blev tidlig vant til arbejde, lydighed og nøjsomhed.

Udadtil blev far valgt til medlem af skolekommission og sogneraad, men de hyppige flytninger hjalp til, at han derudover ikke blev brugt i andre gøremaal; man kan vel hertil føje: heldigvis.

Skal jeg slutte med mit bedste minde om mine forældre, vil det blive dette, at lige inden far sank hen i bevisløshed, der blev hans sidste lange søvn, satte mor sig ved hans seng og bekendte den kristne tro. Saadan skiltes vore gode og kærlige forældre.

Aage Nielsen.

Børn:

A Jutta Nielsen, f. 31. juli 1882, død 18. september 1890.

B Ejnar Nielsen.

C Aage Nielsen.

D Elisabeth Nielsen.

E Frede Nielsen.

F Thorvald Nielsen, f. 7. december 1892, død 1. marts 1901.

G Inge Kathrine Nielsen.

H Asta Nielsen.

B Ejnar Nielsen (Korlind), født 22. marts 1884, gift den 19. juli 1930 i Rønne med Judith Moberg, datter af overlærer Gustav Moberg og hustru Hilda M. født i Kil i Värmland, den 12. marts 1897. — Kunstmaler, kunstnernavn Korlind.

I venners og familiens store kreds indtager fætter Ejnar — som han populært kaldes — en ganske særlig plads; han er den ældste af fætrene, og er elsket og afholdt af alle for sine mange gode menneskelige egenskaber og for sin hele noble og ridderlige færd. Og for de mange fætre og kusiner og næstsøskendebørn, som i aarenes løb kom til at opholde sig kortere eller længere tid i hovedstaden, har han betydet overordentlig meget som ven og vejleder. Hans hyggelige kunstnerhybel paa Carl Bernhardtsgade blev saa afgjort endnu hyggeligere, da hans søde, djærve, svenskfødte fru Judith i 1930 overtog husmoder- og værtindepligterne i henholdsvis København om vinteren, og om sommeren i deres dejlige hus, der ligger højt paa klipperne ved Allinge paa Danmarks skønne havombruste ferieø Bornholm. A.

- C Aage Nielsen, f. 14. december 1885, gift 14. december 1910 med Kristine Jensen, f. 23. september 1884. Datter af gaardejer Martin Jensen og hustru Marie af Vejlbj ved Grenaa.

Aage og Kirstine Nielsen ejede indtil 1946 Kirstine Niensens fødegaard i Vejlbj. 1. januar 1946 overtoges gaarden af sønnen, hvorefter de flyttede ind i et hus i Vejlbj i nærheden af gaarden. Her bor de fremdeles.

Børn:

- 1 Ingrid Nielsen.
- 2 Knud Nielsen.
- 3 Margrethe Nielsen.

- 1 Ingrid Nielsen, f. 17. oktober 1911. Har været elev paa Voldbj højskole ved Grenaa. Efter at have haft forskellige pladser i huset blev hun 4. januar 1934 gift med Helge Hansen, f. 1. februar 1909, søn af gaardejer Martin Hansen og hustru Marie, Aalsø.

Helge Hansen aftjente sin værnepligt i Randers og havde forskellige pladser ved landbruget. Efter brylluppet købte de en gaard i Øksenhølle ved Tirstrup, Østjylland. Efter at de havde solgt denne, byggede de et hus ved Tirstrup, hvor de stadig bor og har forskellige erhverv.

Børn:

- 1a Folmer Hansen, f. 24. januar 1939. Har haft plads ved forskellige landbrug.
- 1b Eva Hansen, f. 27. april 1941. Gaar i realskole.
- 1c Niels Jørgen Hansen, f. 8. januar 1948.

- 2 Knud Nielsen, f. 5. juli 1913. Har haft forskellige pladser ved landbruget og været elev paa Vallekilde højskole. Gift 5. juli 1939 med Hilda Sofie Kjær Jensby, f. 3. oktober 1917. Datter af gaardejer Kristian Jensby og hustru Kathrine, Sletten ved Ørum, Djursland.

Hilda Jensby har haft forskellige pladser i huset og har ført hus for slægtninge. Indtil 1. januar 1946 boede Hilda og Knud Nielsen ved gaarden i Vejlbj, som de købte nævnte dato og siden har ejet.

Børn:

- 2a Svend Aage Jensby Nielsen, f. 10. september 1940.
Er beskæftiget ved landbruget hjemme.
- 2b Hans Christian Nielsen, f. 11. april 1945, død 20. december 1945.
- 2c Anne Grethe Nielsen, f. 17. oktober 1946.
- 2d Hans Christian Nielsen, f. 17. oktober 1946.

- 3 Margrethe Nielsen, f. 2. september 1914. Havde forskellige pladser i huset og har været elev paa Danebod højskole. Gift

14. december 1935 med Christian Nielsen, f. 26. marts 1909, søn af gaardejer Niels Nielsen og hustru Kirsten, Lunden ved Glæsborg. — Chr. Nielsen har været elev paa Vestbirk efterskole. Senere elev paa Vestbirk højskole. Efter brylluppet overtog de gaarden i Lunden, som de har haft siden.

Børn:

- 3a Kirsten Marie Nielsen, f. 8. april 1937. Har været elev paa Vivild efterskole og haft plads i huset. Elev paa Testrup sygeplejeskole, for tiden elev paa Grenaa sygehus.
- 3b Johannes Nielsen, f. 21. marts 1939. Har været elev paa Vivild efterskole og har haft forskellige pladser ved landbruget.
- 3c Ellen Nielsen, f. 16. september 1944. Gaar paa realskole.
- 3d Poul Konrad Nielsen, f. 10. maj 1952.

D Elisabeth Nielsen, f. 30. december 1887 i Aalsrode, gift 18. maj 1918 i Aalsø kirke med møbelfabrikant Peder Christian Christensen, Sindal, søn af snedkermester Christian Peder Christensen og hustru Jensine Noes-Christensen, Lemvig, f. 25. februar 1890.

Børn:

- 1 Ruth Vibeke Christensen, f. 7. september 1919. Uddannet som sygeplejerske. Assistent paa Blegdamshospitalet. Gift 2. januar 1956 i Tolne kirke med bogholder Jørgen Sterll, søn af skomagermester Sterll og hustru, København.

Børn:

- 1a Peder Jørgen Sterll, f. 24. oktober 1956.
- 2 Poul Christian Christensen, f. 24. november 1920, gift 29. marts 1955 med husholdningslærerinde Else Mengel, datter af skovfoged Mengel og hustru, Jordløse, Fyn. Møbelfabrikant »Ry møbler«.

Børn:

- 2a Inge Merete Christensen, f. 27. februar 1956.
- 3 Folmer Noes-Christensen, f. 13. august 1926. Akademisk bygningsarkitekt i København.

E Frede Nielsen, folketingsmand, fhv. kirkeminister, f. 5. maj 1891 i Aalsø sogn, død i sit hjem 16. juni 1954, gift 24. september 1920 i Budolfi kirke, Aalborg, med Tekla Sørensen, f. 24. september 1894 i Aalborg, datter af stabssergent og dannebrogsmænd Søren Emanuel Sørensen og hustru Marie Magdalene Laustsen.

Frede Nielsen var ved landbruget til 1917, besøgte Askov højskole vintrene 1912—13 og 1913—14, har været paa forskellige studierejser til udlandet. Blev 1917 journalist ved „Nordjyllands Social-Demokrat“ i Aalborg, hvor han var til 1923, redaktionssekretær ved »Vestjyllands Social-Demokrat« 1923—25. Redaktør af Nykøbing F. Social-Demokrat 1925—30, redaktør af den sønderjydske socialdemokratiske presse (nu »Sønderjyden«) 1930—43, derefter politisk redaktør ved samme. Kirkeminister 1947—50, derefter ved ministeriet Hedtofts omdannelse i 1950 minister for offentlige arbejder september-oktober 1950. Var medlem af folketinget fra 1943 til sin død.

Medlem af det udenrigspolitiske nævn 1950, formand for arbejderbevægelsens sønderjydske landsforening, medlem af forretningsudvalget for det socialdemokratiske parti, formand for sønderjydske hjælpefond.

Har skrevet „Fra udmark til forpost“ (1938) og „Danmark under besættelsen“ (1946). Ligger begravet paa Mariebjerg kirkegaard i Gentofte.

Tekla Sørensen er uddannet sygeplejerske ved Aalborg kommunehospital i tiden 1914—17, var derefter paa Rigshospitalet og senere privatsygeplejerske.

Paa tiarsdagen for bruddet med tyskerne har Frede Nielsen givet følgende skildring af sine oplevelser i de kritiske dage:

Det er 10 aar siden, og det bør mindes. 29. august 1943 blev den store skelsættende dag i det danske folks forhold til den tyske værnemagt. Den store befriende dag. Der var i dagen før forefaldet bevægede begivenheder, det strammede mere og mere til, og den 28. august skete det afgørende: den danske regering sagde nej til de tyske krav. Den følgende morgen kl. 4 indtraadte undtagelsestilstanden, og et antal danske borgere blev arresteret, iblandt dem denne artikels forfatter.

Naar jeg nu i det følgende giver et rids af det, som den gang passerede mig, saa sker det med en vis undseelse, thi hvad jeg og mine skæbnefæller dengang oplevede, blev jo kun som en solstraalefortælling i sammenligning med det, som hundreder af modstandsfolk siden maatte prøve. Maaske burde man derfor helt tie stille, men paa den anden side træder man vel ingen for nær, naar man stiltørdigt fremdrager dette minde paa 10-aarsdagen.

Efter en længe truffet beslutning samledes »Sønderjyden«s redaktionelle personelle medarbejdere fra alle de sønderjyske byer til en drøftelse af bladets forhold. Vi var lidt adspredte under drøftelsen i forventningen om, hvad der kunne ske, og ofte var vi ved telefonen. Det var over midnat, inden vi gik hjem, og paa vejen kiggede vi ind paa politistationen for at høre nyt. Man var saa velorienteret der, at man vidste, der hos tyske forretningsfolk var blevet købt masser af pensler og klister, og saa vidste vi, at et eller andet vigtigt budskab ville blive givet næste dag.

Klokken var 2, inden jeg kom i seng, og jeg faldt i en meget fast søvn. Klokken 4 hamrede det paa døren (min kone og jeg boede den gang i ejendommen Sdr. Landevej 26), jeg hørte ingenting, men min kone gik ned og spurgte, hvem det var. Hun kunne gennem dørglasset se, at der uden for døren stod en tysk officer og tre andre personer. Officeren svarede paa min kones spørgsmaal, at de var kommet for at arrestere mig.

Min kone lukkede ikke døren op, men løb til telefonen og ringede politi-



Fhv. kirkeminister Frede Nielsen

stationen op. Hun forklarede situationen og spurgte, hvad hun skulle gøre. Ja, der var ikke andet at gøre end at efterkomme ordren, sagde politimanden, »end ikke her raader vi selv nu, stationen er besat af tyskere«.

Saa først vækkede min kone mig og satte mig ind i situationen. Ja, der var jo ikke andet end at give sig skæbnen i vold, min kone gik ned og lukkede op, og ind traadte officeren med de tre mand. Min kone forklarede, at jeg var i færd med at klæde mig paa og bad dem vente et øjeblik. Det skal siges, at alle de tyske soldater optraadte roligt og behersket. Man fik iøvrigt et nyt bevis paa tysk grundighed, de tog ingen chance for, at fuglen skulle flyve væk. Naboerne, som blev vækket af støjen, talte ialt 15 tyske soldater placeret omkring huset.

Efterhaanden var alle blevet vækket: vore to børn og et par tilrejsende gæster, som sammen med os ville fejre min datters 16-aarige fødselsdag, som netop faldt den 29. august. Jeg fik lov til at tage nogle cigarer med mig, sagde farvel, og saa gik turen ud i det uvisse. Det var endnu halv-mørkt og tunge skyer trak over himmelen. Vi gik — jeg med en soldat paa hver side og en bagved — ned ad Sdr. Landevej. I nærheden af Kamgarnspinderiets administrationsbygning holdt en tysk militærbil. Inden jeg steg ind, blev jeg yderligere undersøgt for vaaben. Jeg maatte saa sætte mig paa midten af bagsædet, og paa hver side af mig klemte en soldat sig ned.

Nu kom det store spørgsmaal: hvorhen gaar turen? Gaar den til en eller anden tysk koncentrationslejr? — Det gjorde den nu ikke. Da vi naaede lidt ned i byen drejede bilen mod nord, og snart holdt vi i kasernegaarden. Kommandantens kontor laa paa anden sal. Det var vanskeligt at passere trapperne, thi overalt laa der soldater i fuld krigsmæssig udrustning. Jeg kom ind i kontoret, hvor kommandanten og en del af hans officerer var forsamlet. Han var en mand af den meget tjenstivrige type, der mere end 100 pct. følger givne ordrer.

Hvad han forklarede mig, var ikke særlig opmuntrende: Der var erklæret undtagelsestilstand, og jeg var arresteret som garant for god ro og orden i byen og amtet. Med andre ord: Jeg var arresteret som gidsel.

Jeg prøvede med en forklaring om, at jeg var dansk rigsdagsmand, og at der gjaldt en vis immunitet for rigsdagsmænd. Svaret kom, som jeg havde ventet det: Den slags gjaldt ikke nu.

Turen gik derpaa hen i den nordlige ende af samme etage, en dør blev lukket op til et lille kammer. „Eintreten“! Nøglen drejedes om i laasen. Jeg kunne høre, at der uden for døren posteredes to vagtposter, saa det turde jo siges at være en solid bevogtning. Kammeret laa i en meget høj 2. sal, saa man skulle ikke fristes til at springe ud ad vinduet.

Den første dag under saadanne omstændigheder er faktisk ikke den værste, for der sker i regelen et eller andet. Da jeg havde skridtet gulvet af nogle hundrede gange — det var ialt 6 skridt i længden — og spekuleret over tingene, sov jeg lidt. Formiddagen gik, og middagstiden gik, og stadig havde jeg intet faaet til livets opretholdelse. Hen paa eftermiddagen kom middagsmaden saa endelig, den serveredes i en blikbeholder og bestod af noget tyndt suppe. Der skulle vist nok have været lidt flæsk i suppen, men flæsken syntes at være fjernet af velvillige sjæle. Jeg spiste med ganske god appetit, for det laa i mine tanker, at jeg vel nok havnede i en eller anden koncentrationslejr, og saa gjaldt det om at træne i tynd mad. Da aftenen kom, blev der sat et kvart rugbrød ind til mig, lidt marmelade og lidt ost. Naa ja, det var dog ikke saa galt. Heldigvis har jeg aldrig været meget fordrende med hensyn til mad.

Hen paa eftermiddagen dukkede politimester Sundorph og kriminalbetjent Hald op. De havde været til forhandling hos kommandanten og havde faaet lov til at se ind til mig. Det var en god opmuntring. Begge virkede beroligende. Senere kom kommandanten og hans adjutant. Me-

ningen var sikkert ogsaa at opmuntre mig, men ordene faldt nu lidt akavede. Nu maatte jeg endelig være rolig, endnu var alt roligt ude i byen, og man maatte jo haabe, ogsaa for min skyld, at roen bevaredes. Nu er der det at sige, at jeg virkelig var ganske rolig og ikke gav udtryk for nogen nervøsitet.

Anden dag var krisedag. Saadan er det sikkert gaaet mange af dem, der senere arresteredes, og navnlig da dem, hvis sag stod alvorligt. Jeg maa forudskikke den bemærkning, at i København kom alle de arresterede sammen, og de var mange. Det betyder en vældig moralsk styrkelse. De fleste af os i provinsen sad alene, maatte klare tingene alene, og intet som helst sivede ind i vores celle. Tilmeld var flere af os blevet arresteret med den forklaring, at vi sad som gidsler. Vi havde faaet at vide, at hvis der skete noget som helst, ville vi komme til at undgælde derfor.

Med krisedag sigter jeg paa de tanker og forestillinger, man uundgaaeligt gaar og tumler med. Man skæl gøre sig fortrolig med den mulighed, at naar som helst kan det være forbi. Det, det gælder om, er at gøre sig fortrolig med den tanke og at arbejde sig til klarhed og fasthed over sig selv. Man er alene, og man maa selv klare det. Man kan gøre det, og de fleste gør det. Da aftenen kom, var jeg naaet saa vidt. Der kom i dette tilfælde noget særligt: Tyskerne var undertrykkerne, de skulle i givet fald ikke have den triumf, at man brød sammen. Det var en væsentlig tanke for mig den dag, og karakteristisk nok var det det samme, min kone ønskede. Hun havde instinktivt følelsen af, at det netop var krisedag.

Mandag den 30. blev der røre paa gangen udenfor, og jeg hørte stemmer i værelset ved siden af mit. Først et par dage efter, blev jeg klar over, at det var landstingsmand Jørgen Otsen, det drejede sig om. Vi saa ikke hinanden, fik ikke lov at tale sammen, vi gik gaardtur hver for sig — naturligvis ledsaget af en vogter, i regelen en officer — og for resten varede det fem dage, inden jeg for første gang kom i frisk luft.

Det varede ikke længe, før jeg fik etableret en svag kontakt med Otsen. Jeg forklarede vagten, at jeg gerne ville bytte bøger med Otsen. Ja, det kunne ikke tillades, det stred mod direktiverne, og det turde han ikke. Jeg søgte at gøre ham flov ved at sige, om han var bange, der skete jo ingenting ved den historie, og for resten havde en af de andre vagtposter givet lov. Det sidste var reverenter talt løgn, men løggen gjorde indtryk, jeg fik lov at træde hen til Otsens værelse, og mens vi vekslede bøger, fik vi talt nogle sætninger sammen.

— Der er ingen grund til at skildre de dage, der fulgte, men jeg springer frem til den sidste dag paa Sønderborg kaserne, den tolvte dag. Hvad jeg nu beretter, kalder paa smilet, og det gjorde det straks derefter ogsaa hos mig, men alligevel —. Man maa tænke sig situationen. Man havde sidet ene i næsten to uger, og vi anede overhovedet intet om, hvad der var passeret derude, om tingene laa roligt, eller om der var uro og spænding.

Hen paa formiddagen den nævnte dag, saa jeg ud ad mit vindue og bemærkede, at der foran døren stod en trækvogn med en ligkiste paa. Naa, ja, hvor der var saa mange kunne dødsfald jo ikke være usædvanligt. Efter atter to timers forløb saa jeg, at to soldater gik op mod eksercerhallen, den ene havde en spand vand og en svaber, den anden bar et flag, der var rullet sammen saadan, at jeg maatte tro, det var et dannebrogflag. Man kan som nævnt smile bagefter, men de to ting i forening gjorde et vist indtryk paa mig. Kort efter blev min dør lukket op, og kommandanten og hans adjutant kom ind. Det slog mig: Saa var din indskydelse altsaa rigtig. Nu er løbet kørt.

Saa galt gik det altsaa ikke. Kommandantens ord forstod jeg ikke rigtig betydningen af: Jeg maatte gøre klar i løbet af et kvarter, jeg skulle overgives til divisionen.

Den tilsvarende besked maatte Otsen have faaet, og vi traf da sammen

ved hovedindgangen og blev puttet sammen i en bil med fornøden bevogtning. Farten gik over broen, saa nu var det spændende, i hvilken retning, vi skulle. Der var netop paa den tid omkørsel paa Aabenraavejen, saaa turen nordpaa et stykke tid gik ad Flensborgvejen. Vi troede, at vi skulle til Tyskland. Vi aandede lettet op, da bilen senere drejede nordpaa. Køreturen endte i Fredericia kaserne.

— Det viste sig, at der var arresteret tolv sønderjyder, nemlig følgende: Redaktør A. Svensson, direktør Schumann, bagermester Andersen og rektor Jacobsen, alle fra Haderslev, forstander Hans Lund, Rødding, rektor Buchreitz, Aabenraa, provst Schülein, Løgumkloster, Claus Eskildsen og dr. Dahl, Tønder, P. Marcussen, Graasten, landstingsmand Jørgen Otsen og jeg selv. De øvrige sønderjyder var kommet til Fredericia allerede dagen før og var blevet daarlignt behandlet, de var blevet puttet i nogle skræklige kælderrum. Det fik de ændret dagen efter og blev i stedet anbragt i et par sove- og opholdsstuer i en lang barak, der laa ud til Lillebælt.

Otsen og jeg blev ført ind i barakken, vi regnede med, at vi hurtigt skulle skilles og anbringes hver sit sted. En soldat, som førte os, lukkede en dør op, og stor var vor forbavselse og glæde, da vi saa alle de nævnte venner og bekendte bænkedede om bordet. Vi blev hilst velkommen med: „Hvor godfolk er, kommer godfolk til“. Saa begyndte en livlig udspejggen om hinandens skæbne.

Imellem de forsamlede var ogsaa folk fra Kolding og Esbjerg, og senere kom endnu et par stykker, bl. a. redaktør Knud Ree og folketingsmand Boeck Hansen. Den sidstnævnte, der baade er meget omfangsrig og meget morsom, lod humøret spille, da vi om aftenen skulle kravle i de smalle soldatersenge. Han stillede sig op foran sin seng: „Aldrig har jeg set saa smal en brudeseng. Hvordan F. . . . bærer man sig ad med at komme ned i saadan et penalhus?“

Næste morgen fik vi besked om, at vi kunne komme i kontakt med omverdenen i den forstand, at vi kunne faa en anden til at bringe os noget. Jeg fik lov at ringe til redaktør Christiansen paa det stedlige socialdemokratiske blad, og via ham kom der øjeblikkelig en vældig fin kontakt i stand. Fra byens tobaksfabrik fik vi sendt en mængde cigarer, andre kom med frugt og chokolade, en dame fra landet kom med 20 æg o. s. v., o. s. v. Det ville være blevet en gevaldig dyr spøg for Fredericia, hvis vi var blevet der ret længe.

Sent paa aftenen skete saa det afgørende for sønderjyderne. Vi blev alle kaldt sammen paa en af stuerne, og kommandanten meddelte her, at alle tolv sønderjyder nu blev frigivet og kunne rejse hjem tidligt næste morgen. De andre maatte blive. Det sidste var jo unægtelig bittert.

Næste morgen tidligt afrejste vi saa til vore hjem, og gensynsglæden var stor.

— — Ja, det var saamænd det hele. En let og meget lidt betydende detaille i de bevægede begivenheder den gang. Men det er dog altid et minde.

Frede Nielsen.

Børn:

- 1 Merete Nielsen, sygeplejerske, f. 29. august 1927 i Taaderup, Skellebjerg sogn. Bopæl: Hostrups have, København.
- 2 Hans Nielsen, repræsentant, f. 17. april 1928 i Torkildstrup sogn. Bopæl: Nylandsvej, København.

G Inge Kathrine Nielsen, f. 23. februar 1895 i Aalsø sogn, gift 3. august 1917 i Aalsø kirke med proprietær Christian Ehrnfred Lund, f. 4. februar 1888 i »Kratherholm«, Tøstrup sogn, død 1. august 1952 i villa »Lundehøj«, Tøstrup sogn, søn af proprietær Niels Bay Lund og hustru Nativa Therese, f. Larsen.

Inge Kathrine Nielsen er uddannet ved husvæsenet, var 1913—14 paa Skibelund efterskole hos forstander Knud Petersen og hustru Georgia, f. la Cour. I disse aar før genforeningen var eleverne paa skolen langs den gamle grænse for en stor del unge sønderjyder, og der blev gjort et stort arbejde for at støtte og hjælpe danskheden i Sønderjylland. Inge Kathrine Nielsen var elev paa Kvissel højskole i sommeren 1914. I flere aar formand for Kolind landboforenings husholdningskreds.

Bosat: »Lundehøj«, Tøstrup sogn.

Christian Ehrfred Lund er uddannet ved landbruget, overtog ved faderens død 1914 sit barndomshjem »Kratholm«, der i 1946 blev bortforpagtet, solgt i 1954.

Christian Lund var mangeaarig formand for Kolind landboforening. Han var medlem af sogneraadet i Nimtofte-Tøstrup kommune, af skolekommissionen og menighedsraad. Var medstifter af og næstformand for andelsselskabet »Grenaa og omegns hørskætter«, i mange aar dirigent ved selskabets aarsmøder, har været bestyrelsesmedlem i Landbrugsbankens Kolind-afdeling, var repræsentant for »Dansk Jagtforening« i politikreds 42.

Børn:

- 1 Aase Henriette Lund.
- 2 Niels Bay Lund.
- 3 Gudrun Lund.
- 4 Grethe Lund.

- 1 Aase Henriette Lund, f. 6. november 1918 i »Kratholm«, Tøstrup sogn, gift 6. november 1944 i Tøstrup kirke med landmand Viggo Svendsen, f. 22. april 1920 i Mejrup sogn, søn af gmd. Andreas Svendsen og hustru Ane Lauesen.

Bosat: Engdraget 26, Grenaa.

Aase Henriette Lund besøgte Vivild ungdomsskole i sommeren 1935, var paa Kleisgaard frugtplantage fra maj 1939 til november 1941, hjemme om vinteren, derefter i 1½ aar paa gartneri i Hørret ved Aarhus.

Viggo Svendsen er uddannet ved landbruget, har haft plads som forvalter og bestyrer. Nu ansat ved Grenaa hørskætter.

Børn:

- 1a Folmer Lund Svendsen, f. 6. januar 1946 i Pindstrup.
- 1b Leif Christian Lund Svendsen, f. 5. april 1948 i »Kratholm«, Tøstrup sogn.
- 1c Inge Lise Lund Svendsen, f. 9. september 1950 i »Lolleseje«, Skelby sogn.
- 1d Ulla Vibeke Lund Svendsen, f. 24. oktober 1952 i »Lolleseje«, Skelby sogn.
- 1e Anne Grethe Lund Svendsen, f. 27. januar 1955 i »Lundehøj«, Tøstrup sogn.

- 2 Niels Bay Lund, f. 12. marts 1920 i »Kratholm«, Tøstrup sogn, gift 21. april 1946 i Grenaa kirke med Anna Elisa Elmstrøm Bjerre, f. 4. oktober 1924 i Grenaa, datter af Alexander Oskar Bjerre og hustru Larsine Severine Elmstrøm.

Bosat: Solvangs allé 19, Grenaa.

Niels Bay Lund er uddannet ved landbruget dels hjemme, dels ude, var paa Vivild ungdomsskole vinteren 1934—35, paa Snoghøj gymnastikhøjskole 1937, Malling landbrugsskole 1941—42. Nu ansat ved Grenaa dampværeri.

Anna Elisa Elmstrøm Bjerre er uddannet som syerske, tog delingsførerkursus paa Haubro ungdomsskole 1944.

Børn:

- 2a Finn Elmstrøm Lund, f. 15. december 1946 i Grenaa.
- 2b Benny Elmstrøm Lund, f. 9. marts 1948 i Grenaa.
- 2c Lars Elmstrøm Lund, f. 17. juni 1954 i Grenaa.

- 3 Gudrun Lund, f. 8. november 1921 i »Kratholm«, Tøstrup sogn, gift 27. november 1949 i Tøstrup kirke med Jørgen Gordon Jensen, søn af murer Jens Peter Jensen og hustru Laura Kirstine Marie Slott Jensen.

Bosat: Hovedgaden 32, Mørkøv st.

Gudrun Lund var paa Vivild ungdomsskole sommeren 1938, paa Hadsten husholdningsskole sommeren 1942. Har haft flere pladser som husjomfru.

Jørgen Gordon Jensen er uddannet som smed hos smedemester Schrøder, Jyderup, i tiden fra 1942 til 1946, har siden 15. september 1952 været ansat som mekaniker hos maskinmester J. Larsen, Mørkøv.

Børn:

- 3a John Gordon Jensen, f. 14. april 1952 i Kalundborg.

- 4 Grethe Lund, f. 27. maj 1926 i Aarhus, gift 10. november 1947 i Fredericia med Poul Erik Bendtzen, f. 28. oktober 1926 i Aarhus, søn af assistent Laurits Peter Bendtzen og hustru Ane Rasmine Jensen. — Bosat: Adelgade 56, Ebeltoft.

Grethe Lund var paa Vivild ungdomsskole 1941, har delingsførerruddannelse fra Haubro ungdomsskole 1944. Var paa Skaarup husholdningsskole sommeren 1946.

Poul Erik Bendtzen har været ved landbruget og ved murerfaget, er nu ansat paa A. Knudsens læderfabrik, Ebeltoft.

Børn:

- 4a Ivan Lund Bendtzen, f. 23. april 1948 i Fredericia.
- 4b Irene Lund Bendtzen, f. 3. december 1950 i Ebeltoft.

- H Asta Nielsen, f. 31. december 1897. Gift 22. juli 1933 med Niels Busk Grand, f. 23. august 1898, søn af møller Søren Grand og hustru Laura Busk Grand, Auning.

Asta Nielsen har efter endt sygeplejeuddannelse paa Dronning Louises børnehospital, Aalborg kommunehospital og Viborg sindssygehospital virket som privatsygeplejerske og hjemmesygeplejerske i tiden 1. december 1926 til 1. juni 1933.

Niels Busk Grand er uddannet som mejerist. Har gaaet paa Den jyske Handelshøjskole, Aarhus. Fra 1. april 1930 forretningsfører ved Holme-Tranbjerg sygekasse. Bestod i 1943 prøven som statseksamineret ejendoms-mægler.

Børn:

- 1 Jørgen Grand, f. 15. april 1939 i Holme sogn. Nysproglig studentkursist paa Aarhus Akademi.

Kirkegaard-familien

- V Erika Petrea Kirstine Rasmussen, f. 28. september 1863 i Aalsø, død i København 21. april 1938, viet i Aalsø kirke 16. oktober 1885 til snedkermester Jens Jørgen Kirkegaard,

f. 15. juli 1859, død 15. marts 1915, søn af gdr. Madsen og hustru Ane af »Kirkegaard«, Maabjerg ved Holstebro. Snedkermester i Thisted.

Børn:

- A Ingrid Kirkegaard.
- B Anna Kirkegaard.
- C Marie Kirkegaard.
- D Peter Kirkegaard.
- E Kathrine Kirkegaard, f. 5. maj 1893, død i december 1895.
- F Kristiane Kirkegaard.
- G Margrethe Kirkegaard. (Tvillinger).
- H Jørgen Anker Kirkegaard.
- I Gudrun Kirkegaard.
- J Harald Kirkegaard.
- K Svenn Kirkegaard.
- L Knud Erik Kirkegaard.

Min mor, Erika Rasmussen, var den fjerde i rækken af døtre fra Aalsø mølle. Hun blev gift den 16. oktober 1885 med min far Jens Jørgen Kirkegaard, som var snedkermester i Thisted.

Vort hjem staar for os søskende som en grundpille af en sjælden stor værdi. Far havde et lyst sind, og hans glæde over livet med mor og den store børneflokk samt den inderlige samhørighed mellem mine forældre prægede hjemmet og udvidede dets rammer til alle, der kom i berøring med det.

Vi var 11 søskende, og paa værkstedet arbejdede mange lærlinge og svende, hvoraf de 9 boede og spiste hos os. I mange aar var vi 23—24 daglige mennesker i vort hjem. Jeg husker, at der paa væggen i spisestuen hang en vægt med 2 messingskaale, som skulle være et symbol paa, at vi hver dag fik vejet og tilmaalt det nødvendige til livets ophold.

Vi børn havde altid lov til at tage vore kammerater med hjem, og dørene var vidt aabne for slægt og venner.

Mors rige, levende aand, hendes praktiske dygtighed og stærke fysik gjorde hende til den akse, der var hjemmets drivkraft. Mor havde aldrig saa travlt, at hun ikke havde tid til at dele alt med far, og far satte meget ind paa, at mor levede med i tidens rørelser — ogsaa de politiske. Ofte har jeg som barn hørt far læse lange politiske avisartikler højt for mor, mens hun ivrigt beskæftigede sig med at sy eller strikke. Det var en selvfølge, at de fulgtes ad i kirke, til møder og foredrag, og vennekredsen samledes ofte i vort hjem og drøftede og diskuterede tidens problemer, ligesom højskolesangbogen og salmebogen brugtes flittigt ved disse sammenkomster.

Far, der hele sit liv var en rask og stærk mand, blev dog kun 56 aar gammel. Han døde under den første verdenskrig, og der fulgte strenge tider for mor; men saa helstøbt og stærk var mor, at vi aldrig hørte hende klage, og hendes aandelige interesse led intet skibbrud — tværtimod levede hun livet videre med en redbon tro og tillid til sin Gud.

Mor var i flere aar formand for Thisted højskoleforening, medlem af menighedsraadet og i bestyrelsen for Dansk Kvindesamfund, men disse mange ydre hverv til trods var hun mest af alt sine børns og børnebørns tilflugt i medgang og modgang.

Anna Leerhøj, f. Kirkegaard.

Efter min tvillingsøsters død i 1930 rykkede min mor, der da var over 65 aar, resolut teltpælene op i Thisted og flyttede med hele det gamle hjem ned til Sønderjylland til mig, hvor vi ellers ingen familie- eller slægts-

forbindelser eller tilknytning havde, men hvor jeg havde min stilling i Post- og Telegrafvæsenet.

De 8 aar hernede blev for mor en stor og rig oplevelse. Vi havde dengang ved den saakaldte lille danske kirke ved siden af »Folkehjem« et præstepar, pastor Carl Ludvigsen og frue, der med ualmindelig gæstfrihed tog mod nye mennesker, der flyttede herved, og indlemmede dem i deres kreds, indtil de var rodfæstede og følte sig hjemme i en ny vennekreds. Saaledes ogsaa mor. Og da hun i 1935 kunne have fejret guldbryllup, samlede hun denne lille vennekreds til en hyggelig og smuk fest og takkede dem for, hvad de havde været for hende. To af mine søstre var ogsaa kommet hjem.

Ogsaa mors søster og svoger, Ole og Dorthea Stevns var efter at have holdt op med højskolen flyttet herved og boede uden for Aabenraa, og det blev til stor og gensidig glæde baade for dem og for os fætre og kusiner, der aar efter aar havde været med vore mødre paa ferie i mors hjem paa Aalsø mølle, og som nu igen fik lejlighed til at ses ret ofte. Det blev aandeligt meget rige aar. Sønderjylland hungrede efter det aandliv og fællesskab med det gamle land, som det saa længe havde savnet, og der gik rige strømninger herved nordfra.

Dertil kom saa flokken af børn og børnebørn, der ved højtider og sommerferier fyldte huset med liv og lyst. Til at begynde med var de lidt skeptiske — det var jo ikke Thisted — og naar vi kommer ned paa gaden, taler de ogsaa tysk, — sagde de. Men det varede ikke længe, for her var jo mor! og her var en betagende naturskønhed, og de blev glade for Sønderjylland, — for stranden med sommerhuset — for skoven — for mor — de hyggelige stuer og det glade samvær sommer efter sommer.

Det blev for mor i hendes sidste leveaar en nyoplevelse og stor rigdom og saaledes ogsaa for os søskende og søskendebørn.

M. Kirkegaard, Aabenraa.

I en vandrebog »Brevduen«, der i en aarrække cirkulerede mellem Aalsø-mølle familiens medlemmer har Erika Kirkegaard givet en smuk og levende skildring af en rejse, som hun og »farbror Søren« fra Ulstrup friskole foretog sammen i pinsen 1915, kort efter at hendes mand var død. Det blev farbror Sørenns sidste rejse til de kendte steder.

Beretningen er dateret 3. juni 1915.

Det var saa særlig pinseturen, jeg skulle fortælle om. Vor kære gamle farbror Søren og jeg havde sat hinanden stævne hjemme paa den gamle mølle, hjemme hos mor. Og da møllen jo stadig har været centrum for familien, saa havde vi jo det haab, dér at mødes med en stor del af flokken, hvad jo ogsaa lykkedes.

Altsaa, vi mødte i god tid før pinse, men kom ikke bag paa mølleboerne, som havde alt i pinsedragt, baade hus og have, udendørs og indendørs. For mig er det et stolt syn at køre fra stationen og se møllen. Jeg har altid syntes, at som den mølle var ingen anden i verden, den hæver sig saa majestætisk og værdig der paa bakken, og denne gang maa jeg sige, at det hele tog sig ud som aldrig før: hvidkalket og velvedligeholdt midt i forsommerens allerlyseste grønne med flag paa højen og vind i møllevingerne, mægtig røg fra den høje, nye bageriskorsten. Det vidnene alt sammen om nyt liv vokset op paa de kære gamle steder, der var ikke noget fremmed derover, nej tværtimod kun fornyelse, levskraft, nyt haab og liv, og hvad der var det allerbedste: min egen, lille, kære, gamle mor, omgivet af to kraftige generationer. Ja, dejligt var det at komme hjem!

Lørdag aften tog vi saa imod den gæve, gamle farbror Søren, hans datter Anna og hendes lille datter Eli. Og I kender jo alle, hvilken fest det altid har været at tage imod farbror. Sent blev det om aftenen, da vi jo skulle høre om hinandens forhold, men tiden gik hurtigt, og næste morgen var det pinsedag med sol og flag, og derfor kunne vi ogsaa rigtig af hjertet synge: I al sin glans nu straalér solen. Vi tog saa til kirken i

Aalsø. En dejlig gudstjeneste var det, og vi fik jo der ved kirken lejlighed til at hilse paa mange gamle venner og bekendte, og til at se til de mange grave, hvor vore smaa og store søskende blev stedt til hvile — og til fars grav. — Ja, hvor er det underligt at staa ved en grav, som indeslutter det legeme, som engang var saa uadskilleligt fra aand og hjerte, som boede deri.

Men hvor passer den lille indskrift, der staar paa den kønne natursten, der er rejst paa fars grav. Ja, jeg maa jo sige, at det, som særlig prægede vort familiemøde denne gang, var minderne og samtale om de kære, som vi saa nylig har mistet: Far, faster Sofie og Jens, men hvor kunne farbror Søren jage sorg og mismod bort, naar han udbrød: Ja, lille Erika, »som sole de gaar op og ned i Guds enbaarnes herlighed«, og hvor skal det blive dejligt engang at mødes med dem der. Hvor kan det styrke ens tro og haab at komme sammen med et par gamle mennesker som mor og farbror Søren. Da viger alle tvivl, og hjertet slaar mere roligt og varmt.

Ja, saa begyndte et nyt afsnit af pinserejsen: Turen ud til Skanderborg sø og enge og til den lille dejlige Stilling sø. Til Aarhus kom vi, farbror Søren, Anna, Eli og jeg, som med haand og mund havde lovet hinanden at følges ad paa denne rejse. Carl og lille Erik tog imod os ved toget, og den lille, travle Ingrid havde lyse hyggelige stuer og god mad til os, og det var fristende at falde til ro der, men rejsens maal var jo farbrors barndoms-egne, som han ville se endnu engang. Og herligt, herligt var der ved Skanderborg sø, jeg syntes næsten, det er det skønneste, jeg har set i mange aar. Vi flottede os jo og bilede rundt. Farbror sagde altid flot: »Hvad rolle spiller et par skallede kroner, naar man er paa evighedsrejsen«, og saa tog vi bil til Stilling og laa i det bløde grønne græs og saa ud over den lille venlige sø, lod i stilhed tankerne gaa tilbage til fars og mors barndomsdage og ungdomsdage, da de glade færdedes paa disse skønne steder. Vi saa den gamle morbror Henrik komme roende hjem over søen, hjem fra sin skov, hvor han, trods sine 84, havde været ovre at fælde træer. — Ja det er mageløst, at man hører til saadan en kæmpeslægt. Jeg maa med faa ord sige, at jeg ikke for meget ville have undværet denne dejlige sommertur, hvorfra vi vendte tilbage meget rigere paa oplevelser, end vi havde ventet. Hvor er det festligt at være sammen med farbror Søren. Saa skiltes vore veje. Jeg tog til Aarhus og farbror med følge tog til Boulstrup.

Jeg mødte igen mit kongelige følge i Aarhus for at følge dem til Kalundborgbaaden. Jeg fik at vide, at farbror havde været dødsygg om natten, men nu havde han strammet sig op, han var fast besluttet paa, at han ikke ville dø i Boulstrup. — Ja, hvem ved om jeg nogensinde mere skal mødes med de to kære gamle, slægtens ældste, mor og farbror, men hvordan det end skal gaa, saa er jeg tryk og glad for dem, deres liv er godt gemt i Gud Faders stærke haand, saa enten de lever eller dør, saa ved vi: »I den store morgenrøde skal vi ses igen«.

A Ingrid Kirkegaard, f. 27. juli 1886 i Thisted, død 3. august 1951 i Aarhus. Gift 7. april 1912 med Carl Svenningsen, f. 26. marts 1886 i Skive, søn af Milter Svenningsen og hustru Ane, født Andersen, Skive.

Svenningsen var manufakturhandler i Aarhus og Kongsvang, fra 1931 repræsentant for Ferdinand Salling, Aarhus.

Ingrid og Carl Svenningsens hjem var gennem mange aar et sted, hvor slægtens medlemmer ofte kom, og hvor man altid blev modtaget med aabne arme og stor gæstfrihed. For alle os, der som børn og unge er kommet i hjemmet, staar minderne om disse besøg stadig levende og i et festligt skær. Ingrid og Carl supplerede hinanden paa en udmærket maade, saa de skabte lys og hygge om sig baade hjemme, og naar de som kære gæster besøgte vort barndomshjem i Malling. Da Carl Svenningsen i 1956 havde



Ingrid Svenningsen, f. Kirkegaard, Aarhus

25 aars jubilæum hos Salling, blev han stærkt hyldet saavel af firmaets chef som af personalet. Viggo Skou.

Min mor — Ingrid Svenningsen — var ældste barn af snedkermester Kirkegaard og hustru Erika i Thisted. Ældste datter i en meget stor søskendeflok og tillige i et hjem, hvor svendene paa snedkerværkstedet efter tidens skik havde baade kost og logi, hvilket bevirkede, at hun fra barnsben var vant til at tage fat og være med til at faa hele den store husholdning til at løbe rundt.

Mors barndomshjem var — som det ogsaa fremgaar af andre indlæg i denne bog — et ganske ejendommeligt miljø. Paa en gang præget af jordbundet slid og møje og af højt udviklet kultur og vaagen interesse for alle rørelser i tiden, og det var ikke mindst et sted, hvor alle var velkomne, og hvor meninger og anskuelser fik lov at brydes. Kort sagt et kulturcentrum i det smaa.

Dette miljø har uden tvivl præget mor i største grad og har sin store andel i, at hun for sine børn — og for resten for overordentlig mange andre af slægten — kom til at staa som en eksponent for gæstfrihed, kærlig opofrelse for andres vel og tolerance overfor andres synspunkter og gerninger.

Hendes ægteskab med min far, manufakturhandler Carl Svenningsen, blev, saavidt man kan bedømme det, usædvanlig harmonisk; i hvert fald har vi børn kun gode minder herom. Mine forældre slog sig ned i Aarhus og drev i mange aar forretningsvirksomhed i denne by. Det blev dem ikke beskaaret at opnaa ydre glans og herlighed, tvært imod var tiderne dem saa ugunstige, at det blev nødvendigt at nedlægge forretningen, men i den aarrække, hvori den bestod, fik mor brug for alle sine færdigheder som husmoder, børneopdrager, hjælp i butikken o. s. v., som hun i sin ungdom havde lært derhjemme i Thisted. Lykkeligvis fandt far et nyt virkefelt efter forretningens forlis, saa solen igen kunne bryde igennem de mørke skyer af økonomiske sorger, som for en tid havde truet deres tilværelse.

Hjemmet i Aarhus blev tillige et sted, som alle slægtninge og venner som noget ganske selvfølgelig benyttede som overnatningssted paa deres rejser, et knudepunkt, hvor igennem passerede en strøm af kære gæster, der nød godt af baade hvile og mad, gæstfri hygge og om fornødent et velment raad med paa vejen.

Medens det er forholdsvis let at beskrive den foran omhandlede nære kontakt udadtil med slægt og venner, volder det straks langt større vanskelighed at give udtryk for min egen aandelige arv efter mor og for vort indbyrdes forhold.

Mor var en stiltfærdig og yderst beskedne kvinde, der aldrig kunne finde paa at anse sig selv som betydningsfuld i nogen retning. Ikke des mindre er jeg klar over, at hun har præget min opdragelse og hele min indstilling paa overordentlig grundig vis, og at jeg igennem hende har modtaget størstedelen af det aandeligt værdifulde, jeg har lært. At sige, at jeg altid følte mig helt paa bølgelængde med mor, at vi altid var i samklang og harmoni, og at jeg føler mig dybt og grænseløst i gæld til hende, for det, hun ved sit eksempel og sin fine menneskelighed har lært mig,

lyder maaske paa en gang overdrevet og pretentiøst, men synes mig den eneste form, der nogenlunde dækker mit indre om hende.

For mig vil mor stedse staa som den, der i det stille, uden tanke for sig selv, udrettede noget til gavn for efterslægten, en af dem, der selv ville finde, at det her skrevne rummer alt for mange blomster, men dog maaske den, der huskes længst, saa sandt som det ikke er den store gestus, men derimod det varme hjertes sympati, der holder et minde levende.

Erik Kirkegaard Svenningsen.

Børn:

- 1 Erik Kirkegaard Svenningsen.
- 2 Vita Svenningsen.

- 1 Erik Kirkegaard Svenningsen, f. 28. september 1913 i Aarhus, gift 7. april 1939 med Hanne Scheelhardt, f. i København 6. januar 1918, datter af Carl Scheelhardt og hustru.

Erik Svenningsen er uddannet ved toldvæsenet og siden 1949 ansat som overassistent i Skive.

Børn:

- 1a Søren Svenningsen, f. 30. april 1941.
- 1b Ole Svenningsen, f. 28. februar 1948.
- 1c Niels Svenningsen, f. 24. april 1950.
- 1d Claus Svenningsen, f. 25. juni 1954.

- 2 Vita Svenningsen, f. 2. juli 1917 i Aarhus, gift 11. oktober 1942 med bogholder Carl Adolf Ebert, Aarhus, f. i Aarhus 15. januar 1915, søn af Sophus Ebert og hustru.

Bosat i Aarhus.

Børn:

- 2a Kirsten Ebert.
 - 2b Jørgen Ebert.
- Tvillinger, f. 27. februar 1946 i Aarhus.
- 2c Inger Ebert, f. 8. november 1951 i Aarhus.

- B Anna Kirkegaard, f. 12. juli 1888 i Thisted, gift 21. november 1915 med bankbogholder Aage Leerhøy, f. 4. oktober 1886 i Thisted, søn af købmand Peter Leerhøy og hustru, Thisted.

Aage Leerhøy døde den 4. december 1928 i Thisted.

Aage Leerhøy forenede i sin store stoute person saa mange gode menneskelige egenskaber, som man sjældent møder det her i livet — der var solskin og hjertevarme over hans person, og selv vi, der var meget unge den gang, følte, at vi havde lidt et smerteligt tab ved hans alt for tidlige død.

A.

Børn:

- 1 Jens Jørgen Leerhøy.
- 2 Asger Leerhøy.
- 3 Hans Peter Leerhøy.

- 1 Jens Jørgen Leerhøy, f. 27. maj 1917 i Thisted, gift 24. maj 1947 med Elisabeth Dam, f. i Skarild 26. december 1920, datter af fru Karen Dam, København. Jens Jørgen Leerhøy er uddannet ved forstvæsenet og er nu ansat som klitplantør paa Læsø.

Børn:

- 1a Aage Jesper Leerhøy, f. 30. marts 1956.

- 2 Asger Leerhøy, f. i Thisted 4. maj 1920. Gift I 4. oktober 1944 med Ninna Wied, f. i København 5. maj 1921, datter af

fru Karen Wied, København. Gift II 12. juli 1952 med Annalise Skov, f. i Charlottenlund 20. april 1925, datter af snedkermester Hans Skov og hustru, Hellerup. — Asger Leerhøy er uddannet som militærflyver og er nu flyverløjtnant i Aalborg.

Børn: 1. ægteskab:

2a Anne Leerhøy, f. 9. december 1945 i Kolind.

2. ægteskab:

2b Michael Leerhøy, f. i Nørresundby 19. januar 1956.

3 Hans Peter Leerhøy, f. 31. marts 1923 i Thisted, gift 30. juni 1951 med Hanne Holmgaard, f. 12. november 1930, datter af provst Otto Holmgaard, Slagelse. Hans Peter Leerhøy er stud. mag. paa Københavns universitet.

C Marie Kirkegaard, f. 24. februar 1890 i Thisted, død 31. august 1957, gift 28. september 1920 med boghandler i Varde Ebbe Clausen, f. i Ribe, søn af lokomotivfører Thyge Clausen og hustru Katrine, Ribe.

Det er umuligt at forlige sig med døden — det er det altid! Den maa forekomme naturstridig for et levende menneske. Men undertiden er den antagelig for ens beskedne menneskelige fornuft, man kan f. eks. synes, den er rimelig afslutning paa et meget langt levnedsløb. Til andre tider er den ganske uantagelig og meningsløs — for os at se. Det sidste gælder baade nu, hvor tanken skal gøre sig rede til at acceptere, at Risse er borte, som dengang det skulle trænge ind i ens bevidsthed, at hendes søster, Ingrid Svenningsen var død. Det var — for mig at se — altfor tidligt, at de to elskelige søstre skulle bort fra deres hjem og kære, for hvem de betød saa usigeligt meget.

Jeg kan ikke lade være at nævne de to søstre i samme aandedrag, for deres mest fremtrædende egenskaber var saa ganske de samme: Uegenlykke, offervilje og en i ord og handling lige brændende næstekærlighed. I dem begge blev de ord kød, at alt i verden er underlagt kærlighedens genskaber. Den nøgterne betragter kunne smile eller ryste paa hovedet, naar disse kærlige mennesker slog fast, at livet var vidunderligt og menneskene gode. Men de to gjorde livet vidunderligt! Og mennesker maatte blive bedre, hvor de mødte den ubegrænsede opofrelse hos de to, som netop fandt deres største glæde i at give uden forbehold.

Fik de skuffelser i deres tillid og tro til andres gode egenskaber? Jeg tror det ikke! De saa kun med kærlighed paa andre, og denne deres kærlighed suspenderede ganske enkelt de mindre heldige egenskaber hos andre. Ja, man kan maaske sige, at ligesom tyv tror, hvermand stjæler, saadan troede de to gode mennesker, at andre var gode. De kunne simpelthen ikke tro andet end godt, fordi de selv var helt uden svig.

De lyste op! De skabte glæde! „I en graa og glansløs hverdag rejste de en helligdom“.

Livet er blevet fattigere uden dem. Men mindets engel har varlig gemt alt det, slet ingen kan miste. Deres liv blev til velsignelse for mange. Mindet om dem vil aldrig dø.

Aase Stevns.



Marie (»Risse«) Clausen, f. Kirkegaard, Varde

Ved Risse Clausens død skrev pastor Eller, Varde:

»Jeg har følt, jeg har kun hjemme,
dér, hvor sang og glæde bor;
genlyd af min ungdoms stemme,
altid følger mig paa jord«.

Dette vers udtrykker fru Risse Clausens væsen. Dog ikke det hele. Der fortælles, at en syg kvinde kort før sin død sagde: »Gud ske tak, jeg kan endnu elske. Det kunne have været Risse. Derfor knyttede hun sine venner saa stærkt til sig. Om sig selv talte hun aldrig, men hun elskede sin slægt — hun var vokset op med Anker-Møller'e, Stevns'er og andre af højskolens og de frie kredses gode folk, og den poesi og det menigheds-liv, der prægede dem, fyldte paa samme tid hendes sjæl med længsel og glæde.

Der er adskillige unge, der paa hendes tilskyndelse tog paa højskole. Naar der kom vanskeligheder af indre eller ydre art for en ung, var hun lige ved at anse opholdet paa en god højskole for et universal-lægemiddel.

Som faa kunne hun dele sine venners sorg og glæde. Hvor meget hun end selv led — hun var syg i mange aar, og navnlig i det sidste halve aar har hun haft store smerter — saa var det altid oplivende og styrkende at møde hendes poetiske natur og Gud-stræbende idealitet, hendes sang-glade og hjertelige væsen. Kærlighed lyste af hende.

Vi, der var hendes nære venner, har ved hendes død lidt et uerstatteligt tab, og vi tænker med dyb medfølelse paa hendes mand, hvis tab er det største. Hun gjorde hjemmet lyst og varmt. Vi velsigner hendes minde, og vi beder til Gud, at han vil glæde hendes sjæl i himmerig.

Børn:

- 1 Thyge Clausen.
- 2 Bodil Clausen.

- 1 Thyge Clausen, f. 11. oktober 1922 i Varde, gift 25. december 1950 med Margrete Sørensen, f. 16. september 1922.

Boghandler i Varde.

Børn:

- 1a Jens Claudi Clausen, f. 11. september 1952.
- 1b Eva Merete Clausen, f. 1. juli 1955.

- 2 Bodil Clausen, f. 24. juli 1928, gift 24. marts 1951 med Gunner Leif Gundersen, f. 24. juni 1927 i Varde, søn af Poul Gundersen og hustru Mette Marie, Varde. Gunner Gundersen er berider ved sportsrideskolen i Gentofte.

Børn:

- 2a Anne Dorthe Gundersen, f. 23. juli 1953 i Virum.

- D Peter Kirkegaard, f. 15. august 1892, gift 28. juni 1919 i Thisted med Clara Jensen, f. 27. november 1901, datter af arrestforvarer Jensen og hustru, Thisted. Snedkermester i København.

Børn:

- 1 Jutta Kirkegaard.
- 2 Niels Peter Kirkegaard.
- 3 Jørgen Asser Kirkegaard.

- 1 Jutta Kirkegaard, f. 25. februar 1921 i Thisted, gift 24. september 1943 med litograf Olaf Jeppesen, Sorgenfri. Litograf i København.



Christiane (Jeanne) Kirkegaard

Børn:

- 1a Lars Jeppe Jeppesen, f. 5. marts 1947.
- 1b Mads Asser Jeppesen, f. 7. april 1950.
- 1c Ras Troels Jeppesen, f. 5. april 1953.

- 2 Niels Peter Kirkegaard, f. 27. juni 1922 i Thisted, gift 10. marts 1947 med Inger, f. Nielsen. Arkitekt, boliginspektør i København.

Børn:

- 2a Carsten Asser Kirkegaard, f. 2. august 1947.

- 3 Jørgen Asser Kirkegaard, f. 11. marts 1936 i København.

- F Christiane Kirkegaard, f. 9. november 1894, død 23. september 1930.

Min tvillingsøster, Christiane — eller Jeanne — som hun blev kaldt, da hun altid var ked af sit døbenavn — var et sart og fint menneske med smaa kræfter og stor energi.

Vi havde, bortset fra sygdomsperioderne, en straalende lykkelig barndom midt i søskendeflokken paa 11. Engang var Jeanne dog syg af nyrebetændelse et helt aar, og far lod sætte hjul under hendes seng, saa hun kunne trække sig fra møbel til møbel og gennem tre stuer til klaveret, hvor hun kunne spille næsten alt efter gehør, og saaledes korte timerne af.

Jeanne rejste til København som assistent paa »Østerbros kommunale Vuggestue«, et arbejde, hun havde ganske særlige evner for og var meget glad ved. Hun var den fødte barneplejerske, som man siger; hendes ro forplantede sig ligefrem til børnene, som hendes kærlighed til dem, og gav dem den tryghed, naturlige glæde og ligevægt, som er ethvert barns behov for at trives.

Desværre var Jeanne ikke saa stærk, hverken som barn eller voksen, og den spanske syge gav hende et knæk, som hun aldrig forvandt, en tarm sygdom, som lægerne ikke blev klar over, hvad var, men som i perioder holdt hende i sengen, saa hun ikke kunne have en fast stilling.

I 1930 tog hun til undersøgelse paa Skive sygehus, men blev en dag syg med mange smerter; hun fik smertestillende medicin, hvorefter hun faldt i søvn — og vaagnede ikke mere.

M. K.

- G Margrethe Kirkegaard, f. 9. november 1894 i Thisted. Uddannet ved Post- og Telegrafvæsenet. Har haft ansættelse i Aabenraa, nu pensioneret. Bosat i Aabenraa.

- H Jørgen Anker Kirkegaard, f. 16. april 1896 i Thisted, gift I 26. december 1924 med Ruth Svensson, f. i Sverige. Gift II 21. februar 1942 med Inger Svenning, f. 4. november 1912. Jørgen Anker Kirkegaard er pressefotograf i Aalborg.

Børn:

- 1 Ole Svenning Kirkegaard, f. 12. juni 1943.

- I Gudrun Kirkegaard, f. 28. februar 1898 i Thisted, gift 16. juli 1926 med tømmerhandler Poul Dienes Andersen, f. 10. december 1901 i København, søn af Julius Andersen og hustru Aline, København.

Børn:

- 1 Dina Stockfleth Andersen.
 - 2 Erika Stockfleth Andersen.
- 1 Dina Stockfleth Andersen, f. 20. februar 1929 i København. Beskæftigelsesterapeut paa Ortopædisk hospital i København. Elev paa Askov højskole vinteren 1948--49.
- 2 Erika Stockfleth Andersen, f. 1930. Uddannet som boghandler. Nu ansat paa Odense ægkompagnis kontor i København.
- J Harald Kirkegaard, f. 14. juli 1900 i Thisted, gift 31. august 1936 med Karen Østergaard, datter af Niels Østergaard og hustru Emilie, Fakse. Harald Kirkegaard er uddannet som gartner. Rejste i 1924 til U.S.A., hvor han opholdt sig til 1936. Nu anlægsgartner i København, bosat i Charlottenlund.

Børn:

- 1 Lene Kirkegaard, f. 28. juni 1942.
 - 2 Jeanne Kirkegaard, f. 7. august 1946.
 - 3 Jens Thomas Kirkegaard, f. 16. november 1947.
- K Svenn Kirkegaard, f. 14. maj 1903 i Thisted, gift 20. november 1932 med Sigrid Mikkelsen, f. 19. november 1908, datter af bagermester Richard Mikkelsen og hustru Hansine, Thorsted ved Horsens. Svenn Kirkegaard er nu salgschef og prokurist ved Aalborg teglværker i Aalborg.
- L Knud Erik Kirkegaard, f. 12. februar 1905. Billedskærer, nu møbelarkitekt i København.

Stevns-familien

- VI Dorteia Markusine Antonia Rasmussen, f. 8. april 1866 i Aalsø, død 1. juni 1947, gift 24. april 1894 i Aalsø kirke med højskoleforstander Ole Stevns, f. 21. maj 1867 i Højerup paa Stevns, død 18. december 1940, søn af gaardejer Jens Jørgensen og hustru Birgitte Marie.

Børn:

- A Arne Stevns.
- B Eva Agnete Stevns.
- C Magnus Stevns.
- D Sigrid Stevns.
- E Aage Stevns.
- F Folmer Stevns.
- G Aase Kathrine Marie Stevns.

A Arne Stevns, f. 18. juli 1896 paa Danebod højskole, Minnesota, U.S.A., død 20. juli 1957. Gift 1. juli 1920 med Ragnhild Lydia Ellinor Hauschildt, f. 27. juli 1900. Datter af grosserer Schack Hauschildt og hustru Petra, f. Windstrup, Frederikshavn.

Var kaptajn ved artilleriet indtil 1941. Var tillige tjenstgørende ved militære skoler, fodfolket, flyvertropperne og generalstaben. Fra 1941 udelukkende litterært arbejde som forlagskonsulent, forfatter og oversætter. Har udgivet en del bøger og leveret bidrag til videnskabelige tidsskrifter, samleværker m. v. Var æresmedlem af Vaabenbroder- og Forsvarsbroderselskaber etc. — Boede om vinteren i København, om sommeren paa Møen.



Kaptajn Arne Stevns

Arne Stevns døde den 20. juli 1957, to dage efter, at han var fyldt 61 aar. Den 17. juli rantes han af en hjerneblødning, medens han opholdt sig i sit sommerhus i Ulvshale paa Møen, hvor han hvert aar tilbragte 4—5 maaneder, optaget dels af literært arbejde, dels af arbejdet med hus og have.

Slægtsbogens redaktion har bedt mig om at skrive lidt om far — et hverv, jeg har paataget mig efter adskillige betænkeligheder i erkendelse af dets vanskelighed. Til en sammenhængende skildring af fars levnedsløb, som ikke fulgte den slagne landevej, kan jeg ikke i den begrænsede tid, der er levnet mig, samle tilstrækkeligt materiale. Disse linier kan da kun blive et forsøg efter fattig evne paa at fastholde de egenskaber, der i særlig grad karakteriserede far.

Sin barndom tilbragte han fra sit fjerde aar paa højskolen i Kvissel. Han deltog som frivillig paa fransk side i den første verdenskrig og naaede løvrigt, inden han omkring 1920 indtraadte som linieofficer i artilleriet, at virke som kontrolassistent paa Randers-egnen og som journalist ved dagbladet „Hovedstaden“. Jævnside med sin officersgerning optoges han stærkt af literært arbejde, baade som forfatter og som oversætter og konsulent, først for Gyldendals og senere for Hasselbalchs forlag. Endelig udførte han et stort og uegennyttigt nationalt arbejde i soldaterforeninger.

Som dette livsløb antyder, var far en brændende sjæl, som fuldt og helt gik i brechen for det, han ansaa for ret og rigtigt. Hans umaadelige flid — lampen i hans arbejdsværelse brændte oftest til hen ad morgen — og hans gode og klare forstand er vel væsentlige træk at pege paa; men hvad der mere end noget andet udmærkede ham, var hans altid gode og varme hjerte. Det kølige overlæg, den lidenskabsløse forudberegning af konsekvenser var ikke hans sag. Saa mange taler om at være »i pagt med fremtiden«. En saadan opportuniste var far fremmed. Han ville kun være i pagt med retten.

For de kolde hjerner, for dem, som aarene har gjort til »folk med skillingspræg fra Gud« kan en saadan indstilling vel tage sig barnlig ud. Far mistede aldrig barnets tro paa, at noget er godt, og noget er ondt. Han mistede heller aldrig barnets tillidsfuldhed. Far holdt af mennesker — og derfor holdt de af ham. Far vandt sig flere gode venner end de fleste,

fordi alle følte hans kærlighed til andre. Far var ogsaa en glad mand. Han kastede ikke vrage paa denne verdens goder, men han tog imod dem som gaver. Hans øje var „lysvaagent for alt skønt og stort herveden“, men det var ogsaa »med de dybe længsler vel bekendt, kun fyldestgjort af glans fra evigheden“. Han citerede ofte Davids 8. salme: „Naar jeg ser Din himmel, Dine fingres gerning, maanen og stjernerne, som du beredte, hvad er da et menneske, at du kommer ham ihu, og et menneskes barn, at du besøger ham? Og du har ladet ham blive lidet ringere end englene«. Denne ydmyge glæde ved og taknemlighed for livet prægede far under alle forhold. — Far ligger begravet paa Kvissel kirkegaard, i samme grav som de forældre, hvis gode søn, han var. Der skal ogsaa engang mor hvile, som lige siden barndommen var hans bedste ven og sikreste støtte.

Ole Stevns.

Børn:

- 1 Ole Stevns, f. 20. september 1921 i København. Gift 5. oktober 1944 med Ruth Irminger, f. 25. november 1922 i Bergen. Datter af direktør John Irminger og hustru, f. Larsen.

Can. jur. 1944. Politifuldmægtig. Var et par aar tjenstgørende i Tønder; iøvrigt under Centraladministrationen her og i udlandet.

Bor i København.

Børn:

1a Arne Irminger Stevns, f. 9. marts 1947.

1b Karen Margrethe Irminger Stevns, f. 9. oktober 1953.

- B Eva Agnete Stevns, f. 12. maj 1898 paa Danebod Højskole, Minnesota, U.S.A., gift 16. oktober 1919 med frimenighedspræst Jens Krustrup, Holstebro, f. 3. marts 1889, død 30. august 1949, søn af gdr. Jens N. Krustrup og hustru Nicoline Petersen, »Sdr. Lie«, Vrejlev, Vendsyssel.

Børn:

1 Mogens Krustrup.

2 Bodil Krustrup.

3 Herdis Krustrup.

- 1 Mogens Krustrup, f. 4. marts 1921, gift med arkitekt Sonja Golodnoft, f. 25. februar 1920, datter af civilingeniør Poul Golodnoft og hustru. Mogens Krustrup er magister i klassisk arkæologi, docent i arkitekturens historie ved Det kgl. Akademi for De skønne Kunster. Medlem af Dansk arkæologisk Bahrainekspe-dition.

- 2 Bodil Krustrup, f. 27. marts 1922, student, sygeplejerske, gift med kaptajn Hans Arvid Løken, ejer af Prestrudgaard, Norge, f. 28. marts 1921, søn af major Hans Løken og hustru, Hamar, Norge.

Børn:

2a Hans Løken, f. 28. maj 1954.

2b Anne Sofie Løken, f. 8. juni 1955.

2c Agnete Løken, f. 16. september 1956.

- 3 Herdis Krustrup, f. 14. marts 1926, student, ungdomssekretær i Flensborg. Bibliotekar 1955 ved Det nordjydske Landsbibliotek, Aalborg. Fra september 1957 bibliotekar i Holstebro.



Magnus Stevns

C Magnus Stevns, f. 24. juni 1900 paa Kvissel højskole, død 30. marts 1949 i Herlev. Gift 20. okt. 1937 med læge Johanne Byrialsen, f. 23. aug. 1903, datter af inspektør Byrialsen og hustru, Odense.

Magnus Stevns magister i sammenlignende litteratur 1930, cand. mag. 1932. Lærer ved Danmarks lærerhøjskole samt ved Ingrid Jespersens og N. Zahles seminarium. Skribent, videnskabsmand, spec. grundtvigforsker. Magnus Stevns blev født paa Kvissel højskole Sct. Hansdag 1900. Sine studier afsluttede han med magisterkonferens i sammenlignende litteratur. Han blev tillige cand. mag. med dansk som hovedfag. Han fik sin livsgerning i København, dels som lærer i litteratur paa Danmarks lærerhøjskole og dels

som videnskabsmand, specielt grundtvigforsker. Han havde et enestaaende kendskab til salmemanuskripterne i Grundtvig-arkivet paa Det kgl. Bibliotek. Gennem sit forskerarbejde og sin lærergerning forenede han det bedste af højskolens traditioner med grundig, videnskabelig indsigt. Een af hans elever fra Danmarks lærerhøjskole skrev om ham: „Den danske folkehøjskole er i taknemmelighedsgæld til magister Stevns for hans videnskabelige arbejde, bl. a. tilrettelæggelsen af den nye udgave af Grundtvigs sangværk, men ikke mindst er der grund til at mindes magister Stevns med tak, fordi han i kredse, der ofte er ligegyldige og ikke sjældent direkte modvillige over for højskolebevægelsen, stod som repræsentant for en fin og rodfæstet højskolekultur“.

Magnus Stevns døde i sit hjem i Herlev den 30. marts 1949. Han blev kun 48 aar. Hans død føltes indenfor familiekredsen som en ufattelig stor sorg, men ogsaa hans elever og medarbejdere gav udtryk for, hvilket smerteligt tab, det var for dem at skulle undvære ham som vejleder og arbejdsfælle, derom vidner de mange smukke mindeord, der blev talt og skrevet ved hans død. Een af hans elever skriver: »At magister Magnus Stevns er død, betyder, at mange er bedrøvede, men at han har levet, betyder meget mere. En anden elev skriver: »Magister Stevns ejede den gyldne nøgle til litteraturens verden, og han forstod at lede sine elever, saa hans litteraturlimer blev en rig oplevelse for dem, der med aabent sind og en ærlig vilje søgte berigelse. Hans sjældne indfølelse, der ofte ledte ham frem til hidtil oversete værdier indenfor litteraturen, satte ham i stand til at sanse den enkelte elevs forudsætninger og muligheder. Med stor psykologisk sans lagde han opgaver og spørgsmaal til rette, saa den enkelte elevs bundne kræfter forløstes under samtaler i klassen ved løsningen af de stillede opgaver. Han praktiserede her en pædagogisk metode, der giver afkald paa at paavirke og som i stedet retter sig imod en opbygning af personligheden, en vækst mod helhed og sandhed under udfoldelse af de individuelle muligheder. Derigennem blev arbejdet paa hans litteraturhold i sjældnen grad inspireret og lystbetonet“.

Magnus Stevns blev begravet fra Herlev kirke, hvor pastor Thorvald Balslev, Vartov, forrettede begravelsen og talte ud fra Kingo-verset: »Tiden skrider, dagen rinder — — «. Enkelt og jævnt skildrede pastor Balslev Magnus Stevns som den redelige og grundige forsker, der kunne

gribes af aanden i det stof, han arbejdede med, og som kunne frydes over, at aanden saaledes kunne tale til mennesker. Et bittert savn er det at skulle undvære ham som arbejdsfælle og som menneske.

Grundtvig-selskabet udgav aaret efter Magnus Stevns' død hans bog: »Fra Grundtvigs Salmeværksted«, som belyser Grundtvig som salmedigter. Bogen fik en meget fin kritik. Dr. theol. Henning Høirup skriver bl. a.: »Magister Magnus Stevns var paa een gang kender og elsker af Grundtvigs salmer, som søn af højskolen fortrolig med dem fra ungdommen, og gennem sit litteraturvidenskabelige studium skabt til det vanskelige arbejde med de mange salmehaandskrifter i Grundtvig-arkivet. Derfor var Magnus Stevns' tidlige død saa stort og smertefuldt et tab for dansk Grundtvig-forskning«.

Dr. phil. Helge Toldberg, som ogsaa anmeldte bogen, skriver bl. a.: »Det er paa een gang videnskab af høj kvalitet og læsning for de tusind hjem, som holder af salmerne — —. Hvilken enorm viden Stevns sad inde med, ses bedst af henkastede bemærkninger rundt om i afhandlingerne, bemærkninger han ikke har indsat for at brillere, for et mere beskedent menneske end ham skulle man lede længe om, men for at understrege en pointe«.

Tiden vil dømme om Magnus Stevns' indsats som forsker. Som læreren for lærere bærer den udsæd, han saaede i aabne modtagelige sind, allerede frugt. Som ven var han uforlignelig, og det er en rigdom at have staaet ham nær.
Agnete Stevns Krustrup.

Børn:

1 Johanne Dorothea Stevns, f. 25. august 1945 i Herlev.

D Sigrig Stevns, f. 23. august 1902, gift 24. april 1922 med Aage Wendelboe-Jacobsen, søn af fiskemester Wendelboe-Jacobsen og hustru, Skjoldnæsholm ved Ringsted.

Sigrig Wendelboe-Jacobsen havde en medfødt hjertesygdom, som paa mange maader tvang hende til resignation. Som barn maatte hun jævnlig holde sengen, mens de raske søskende tumlede sig. Hun havde en smuk sangstemme, som hun gerne ville have uddannet, men dertil strakte kræfterne ikke. Men hun glædede mange med den kønne stemme, hun havde fra naturens haand; der var ofte bud efter hendes underholdning ved sønderjyske møder og i forskellige foreninger, og hun var gavmild med sin sang som med alt andet. Gavmildhed og hjælpsomhed var de mest fremtrædende træk i hendes helt igennem uegennyttige karakter. Hun døde 32 år gammel fra sin mand og deres lille pige.

Børn:

1 Vibeke Wendelboe-Jacobsen, f. 14. juli 1923. Gift 1. november 1941 med Henning Eriksen, søn af skovfoged Eriksen og hustru, Skjoldnæsholm.

Børn:

1a Anders Eriksen, f. 20 juni 1942



Sigrig Wendelboe-Jacobsen, f. Stevns



Provst Aage Stevns, Vrensted

1b Ebbe Eriksen, f. 3. februar 1944.

1c Sigrid Eriksen, f. 11. juli 1947.

E Aage Stevns, f. 20. november 1903 i Kvissel, Aasted sogn, død 26. oktober 1952. Gift 23. februar 1930 i Ruds Vedby kirke med Inger Bendtsen, f. 1. august 1907 i Ruds Vedby, datter af købmand Poul Bendtsen og hustru Thyra, f. Helms.

Aage Stevns ansattes umiddelbart efter sin teologiske embedseksamen som præst i de to store, vendsysselske sogne: Vrensted og Thise, hvor hele hans livsgerning øvedes, indtil han — knap 49 aar gammel — døde fra hustru og seks børn, hvoraf tre mindreaarige. Ved sin død var han provst over Børglum og Hvetbo herreder. Han var anset af sine fore-

satte og baade anset og elsket af sine sognebørn, til hvem han følte sig inderligt knyttet, som de følte sig knyttet til ham. Det fremherskende i hans væsen var en forstaaende medmenneskelighed, der nødtigt dømte haardt, undtagen hvor han mødte noget, der upaatvivleligt syntes ham falsk eller ondsindet.

Man kan uden overdrivelse sige, at han levede med sine sognebørn i lyst og nød, i medbør og modstandskamp. Han var altid villig til at hjælpe med at klare vanskeligheder, uanset om de kostede ham selv store anspændelser. Maaske havde han levet længere, hvis han, hvilket det ikke skortede paa opfordring til, var søgt til mindre slidsomme sogne og mildere klima, men han valgte at blive hos de mennesker, der var blevet hans hjertevener, som han forstod og mente at kunne tjene bedst. De lønnede ham med vendelboers faamælte troskab. Han faldt ung og kæmpende paa sin post. Han efterlod et dybt savn og kære minder hos alle, som rigtigt kendte ham. Han havde bestemt, at der ikke skulle holdes gravtale over ham. „Jeg vil begraves i jord — ikke i ord“. Ved hans kiste læstes det forunderligt skønne 13. kapitel af første Korintherbrev. Dets ord om kærligheden — ikke mindst næstekærligheden — var indholdet i hans liv og virke, klippen, hvorpaa han byggede, baggrunden for al hans indsats og det afgørende træk i hans gode, redelige karakter.

Arne Stevns.

Fra 1. januar 1953 har Inger Stevns været bosat i Brønderslev.

Børn:

- 1 Birgitte Marie Stevns.
- 2 Inger Johanne Stevns.
- 3 Povl Stevns.
- 4 Kirsten Stevns.
- 5 Ole Stevns.
- 6 Else Stevns.

- 1 Birgitte Marie Stevns, f. 2. december 1930 i Vrensted. Realeksamen. Sygeplejerske. Gift 29. marts 1955 med sogneprest

Ejnar Hillersborg, Løkken, f. 4. maj 1917, søn af sparekassedirektør Bendt Hillersborg og hustru, Holstebro. Ejnar Hillersborg er 1958 udnævnt til sognepræst i Ringkøbing.

Børn:

1a Bendt Hillersborg, f. 14. februar 1956.

1b Aage Stevns Hillersborg, f. 29. april 1957.

2 Inger Johanne Stevns, f. 15. marts 1932 i Vrensted. Realeksamen. Sygeplejerske. Gift 17. juli 1954 med cand. jur. Leif Møller-Sørensen, København, f. 29. maj 1926, søn af professor ved Landbohøjskolen L. Møller-Sørensen og hustru, København.

3 Povl Stevns, f. 13. oktober 1933 i Vrensted. Realeksamen. Elev paa Vraa højskole, Askov højskole og Ladelund landbrugsskole. Uddannet ved landbruget.

4 Kirsten Stevns, f. 28. juli 1940 i Vrensted. Realeksamen.

5 Ole Stevns, f. 16. april 1942 i Vrensted. Elev paa gymnasiet i Hjørring.

6 Else Stevns, f. 25. maj 1946 i Vrensted.

F Folmer Stevns, f. 28. september 1905 i Kvissel. Gift 15. marts 1930 med sygeplejerske Gertrud Kirstine Whittard Hjort, f. 17. marts 1904, datter af redaktør Wilhelm Hjort og hustru Ellen, f. Dalberg. Forstander ved Sønderborg haandværkerskole.

Børn:

1 Harriet Stevns, f. 2. marts 1931 i Toronto. Realeksamen og elev paa Uldum højskole. Laboratorieassistent. Gift med installatør Leif Larsen, Ansager.

Børn:

1a Morten Larsen, f. 10. november 1956.

G Aase Kathrine Marie Stevns, f. 22. november 1907 i Kvissel. Afdelingssygeplejerske paa electroencephalographi-laboratoriet, sindssygehospitalet Risskov ved Aarhus.

Skou-familien

VIII Kathrine Rasmussen, f. 5. juli 1871 i Aalsø, død i Aarhus 6. december 1957, gift 21. maj 1904 med landbrugskandidat Kresten Jensen Skou, f. 16. februar 1869, søn af gdr. Mikkel Jensen Skou og hustru Maren Kathrine, f. Christensen, Grønnerup, Strandby sogn. Død i Aarhus 26. juni 1937. Ligger begravet paa Aalsø kirkegaard.

Vi tre søskende, der er opvokset paa Krestensminde, har al mulig grund til at være taknemmelige for den start, vi fik her i livet. Baade far og mor var levende interesserede mennesker. Begge havde nær tilknytning til højskolen. Far, der stammede fra Grønnerup i Himmerland, kom i de unge

aar i forbindelse med forstander Akselsen, Jebbjerg højskole, hvor han blev elev, senere kom han paa Landbohøjskolen. Efter endt eksamen vendte han tilbage til Jebbjerg som lærer, hvor han traf mor, der var lærerinde, og de blev forlovede. Mor var efter et ophold paa Askov højskole lærerinde paa Vinding højskole og paa Telemarkens højskole i Norge hos forstander Viggo Ullmann, som hun satte meget højt. Far havde en vinter været lærer paa Malling landbrugsskole. I 1903 fik han tilbud om atter at komme til Malling. Han tog imod tilbudet og her fik mor og far saa deres hjem fra brylluppet i 1904.

I 1910 overtog de gaarden Krestensminde ca. 2 km syd for Malling og her fik vi 3 børn et dejligt barndomshjem i de skønneste omgivelser. Aarene her var ikke altid saa lette for far og mor. Gaardens jorder var vanskelige at dyrke, med stejle bakker og besværlig agerjord, og den laa ret afsides, men alt dette mærkede vi børn ikke til, for os gik dagene som en lang række af lyse festlige dage. Vi elskede som vore forældre den skønne plet, der var blevet vort hjem. Mor var jo hele familiens „møster Kathe“, og vi fik ofte familibesøg paa Krestensminde, til stor glæde baade for os børn og for mor og far. Far havde ikke mange slægtninge, hans eneste søster døde i 1915. Maaske netop fordi han selv savnede slægtninge, glædede han sig lige saa meget som mor, naar vi fik besøg af mors familie. Far var til daglig ret indesluttet og stille, han bar ikke sine følelser til skue, men det skete, at han i familiens kreds slog sig mere løs, og han kunne da være baade fornøjelig og vittig.

Vi havde langt til naboer, og vi børn var derfor i det daglige henvist til at være legekammerater for hinanden; vi havde ikke andre. Tiden faldt os dog aldrig lang, vi tumlede os frit i skov og have. Far var meget fingernem, og han lavede meget godt legetøj til os. Vi drenge havde selv en lille høvlebænk og eget værktøj, og mange af vore ret sparsomme lommepege gik til at købe søm for.

Folkene paa gaarden opholdt sig for størstparten hjemme ogsaa i fritiden, der var dengang ikke saa meget, der trak væk. Vi var derfor altid mange paa gaarden, og folkene var glade for at være der. Mange af dem har vi holdt forbindelsen ved lige med i mange aar, og faldt deres vej om ad Aarhus, skete det, at nogle af dem saa ind til mor og sammen med hende opriskede gamle minder.

Om vinteren var vi ofte samlede alle sammen i folkestuen, der hed »Danmark« efter et stort danmarkskort, der hang der. Gennem flere aar holdt far i disse vinteraftener aftenskole for gaardens karle og piger. Det var udbytterige aftener, og underholdningen blev heller ikke forsømt. Den besørgedes enten af de unge selv, eller far læste op. Far læste i det hele ofte op, baade ved disse aftener, ved sammenkomsterne for landbrugsskolens elever, og for os børn. Mor læste og fortalte ogsaa tit for os, og store dele af sagnhistorien, danmarkshistorien og bibelhistorien lærte vi at kende og holde af. Hver aften, naar vi skulle i seng, holdt mor en lille andagt med os, og hun lærte os mange af vore kønne salmer, som vi siden er blevet ved at holde af.

Mor havde, i lighed med sine søskende, en særlig evne til at skabe fest i hverdagen. Selv saa anstrengende og besværlige sysler som hovedrengøring og storvask kunne hun gøre festlige. Hun sørgede for, at der hele sommeren altid var friske blomster i stuerne fra den store dejlige have. Det var mest roser, der altid har været mors yndlingsblomst. Vi havde langt til forretninger, og det kunne ske, at der kom uventede gæster, og det var smaa med kager til kaffen. Saa sagde mor til den unge pige: Sæt nu først en stor buket roser paa bordet — paa den maade fik hun en festlig anretning, selv om kagen maaske var tør.

Gaardens drift havde altid været besværlig, og i 1927 saa far og mor sig nødsaget til at sælge, da tiderne gik nedad, og far — redelig som han var

— ville kunne betale enhver sit. Det var strenge tider for os alle, da vi skulle sige farvel til Krestensminde, men snart opdagede vi jo, at selv om hjemmets rammer blev mere beskedne, saa var hjemmets aand den samme, og det samme lys og den samme varme var i hjemmet baade i Odder og i Aarhus, hvor far fik en lotterikollektion, og hvor vi havde en række lykkelige og lyse aar. Vore tidligere naboer og gode venner Jørgen Christensen og hustru var ogsaa kommet til at bo i Aarhus, og sammen med dem og Carl og Ingrid Svenningsen havde vi mange dejlige stunder. I vinteren 1937 blev far syg, og hen paa foraaet forværredes hans tilstand, han blev indlagt paa Amtssygehuset, hvor min søster var ansat. I al den tid, han var her, gik mor hver dag den lange vej frem og tilbage. Det var en tung gang. Det blev for hver dag ringere med far, men mor var nu som altid i sorgens stund stærk og havde midt i sin egen tunge sorg trøstende ord til os andre.

Den 26. juni døde far. Han og mor var allerede, da de flyttede til Aarhus, blevet enige om, at de ville have deres sidste hvilested paa Aalsø kirkegaard, og her blev far stedt til hvile den 2. juli 1937. Morbror og moster havde gæstfrit aabnet hjemmet paa møllen for slægt og venner, og her holdtes en smuk og uforglemmelig mindefest.

Efter fars død blev mor og Ellen boende i hjemmet, og der kom igen lyse tider. Farmors og fasters hjem blev et fristed for børnebørnene, og de fyldte igen stuerne med latter og smil i mange lyse aar.

I 1955 kom vor lille stærke mor ud for sin haardeste prøvelse, da Ellen blev syg, og det efterhaanden gik op for os, at det bar mod døden. Trods sine 84 aar viste mor sig atter i besiddelse af den aandens styrke, der formaaede at hjælpe hende og os alle gennem de haarde tider. Mor havde ved sin seng hængende et billede af mormor. Naar det kneb haardest, saa mor paa billedet og sagde til sig selv: Min mor har siddet ved saa mange af sine børns dødsleje. Naar hun har kunnet staa det igennem, saa maa jeg ogsaa kunne. Den 5. januar 1956 døde Ellen. 2 maaneder før var moster paa møllen død, og i efteraaet mistede mor sin kære broder. Han og mor havde været hinanden til stor trøst i deres tunge sorg, og hans død var et nyt haardt slag for mor. De to gamle søskendes afsked med hinanden var en stor oplevelse for dem, der var til stede. Som sidste repræsentant for søskendeflokken fra Aalsø mølle sidder mor nu ene tilbage.

Halvfjerdsindstyve er støvets aar,
de stolteste strid og møje,
om firsindstyve en kæmpe naar,
des mere han har at døje.

Men vi, der har en saadan mor, takker for hver dag, vi faar lov at beholde hende, thi vel er hun legemlig ramt af sorg og sygdom, men hendes sind er lige stærkt, og hendes tro og haab lige levende, og for børnebørnene er hun stadig den elskede farmor; for hele slægten »Moster Kathe«.

Naar vi er hjemme, tager vi undertiden den smukke mindebog frem, som mor fik, da hun i 1922 holdt 40-aars jubilæum som moster og samlede søskende og søskendebørn og deres børn til den uforglemmelige »Mosterfest« paa Krestensminde.

Mor døde den 6. december 1957.

Hun var den sidste af søskendeflokken fra Aalsø mølle. De sidste to aar blev en svær tid for hende. Sorgen over Ellens død nagede hende, og hendes egne kræfter blev stadig mindre, men hun, der altid havde fortroet sig til sine fædres gud, fandt ogsaa i sine sidste stunder trøst og styrke her. Hendes sidste ord var: Ja, i Jesu navn.

Mor blev begravet fra Aalsø kirke den 11. december. Mindefesten bag efter paa den gamle mølle blev en højtidelig stund, som ingen af dem, der var med, vil glemme.

Vi følte i sandhed, at »udrundne var de gamle dage«. Vi følte alle, hvad tak vi skylder den gamle slægt, der nu er borte. Viggo Skou.

Moster Kathe. — Ingen fra Aalsø-slægten kan høre det navn uden at mindes et utal af festlige stunder, et livsvarigt venskab og en rent ud enestaaende kærlighed, som denne moster gav alle sine søskendebørn.

Der var engang, hvor man morede sig lidt, hver gang moster Kathe sagde om den af søskendebørnene, hvorpaa talen faldt: »Han — eller hun — har nu altid staaet mig særlig nær! — Ham tog jeg imod, da han blev født! — Hende sad jeg hos, da hun døde! — De var saa ofte hos mig i deres ferier!« Man holdt op med at smile, den dag det gik op for een, at enhver af os stod mosters hjerte allernærmest. Det var nemlig sandheden, som man noterede sig med taknemlighed. Moster Kathe havde saa stort et hjerte, at hun ikke blot omfattede os alle med kærlighed i tankerne; hun gav sin kærlighed store og festlige udtryk i de mangfoldige kaffeborde, gaver, sange og blomster, som vi alle fik lod og del i.

En virkelig historisk begivenhed blev »Mosterfesten«, hvis mægtig vist aldrig har fundet sted. Da moster Kathe som purung blev moster første gang, aflagde hun det løfte, at hun, naar hun havde været moster i fyre aar, ville samle alle sine søskendebørn og deres forældre. Og var der gifte søskendebørn, skulle de have deres ægtefæller med. Saadan noget er der maaske mange, der siger i et grebet øjeblik, og saa tænker de ikke mere paa det; heller ingen tænker paa, at et saadant løfte skal holdes. Men det gjorde moster Kathe — og sikken fest! Ti søskendebørn fra Thisted, seks fra Fannerupgaard, syv fra Kvissel og tre fra møllen, — de sidste var moster Kathe ganske vist faster til, men da de blev født, var moster navnet i den grad blevet eet med »Moster Kathe«, at ingen ville drømme om at sige faster.

Foruden de ægte søskendebørn fik moster alle de med søskendebørnene gifte som »mosterbørn«, og i tidens løb desuden mange helt »uægte«, men lige saa hengivne mosterbørn. De uægte maa i denne forbindelse lades ude af betragtning — de kunne fylde en bog for sig selv, hvis det skulle være.

Jeg husker ikke den helt unge ugifte moster Kathe. Om hende maa jeg lade et par af de ældste i flokken tale gennem citater fra breve, de har sendt hende. Ved en rund fødselsdag mindes Peter Kirkegaard: »Alle tiders sødeste moster — forbilledlig til denne titel. — Jeg ser tilbage til en dag i Thisted, hvor jeg som 4—5 aarig knægt gik ved din haand over Storetorv ad Vestergade, hvor vi i hjemmebageriet købte en dejlig medaillekage med glasur paa til 5 øre. Denne kage er mit livs bedste, den er for mig et symbol paa de tusinder af glæder, som du har strøet rundt omkring til alle sider. For mig, der har en svaghed for poesi, lyser dine poetiske og aandrige breve til familien — ogsaa til mig personlig — stadig. Og tillige dit storslaaede digt: »Aprilsolen drejer sit store gyldne hjul« — et herligt billede! Ak ja, hvor blev de skønne dage af, hvor er de mange aar? Og mosterfesten paa Krestensminde! En familiefestival uden lige! Jo, jo, der er noget at øse op af i denne mindepose«.

Magnus Stevns skriver: »Kære lille moster. Sammen med de bedste ønsker for det nye aar sender jeg denne lille flaske luft — halvvejs som symbol paa vort bekendtskab. For egentlig er det saa lidt, vi har kendt hinanden, men alligevel har der altid, synes jeg, ligget en sær mild atmosfære af sommerluft over vort bekendtskab. Ja, det lyder hverken som poesi eller dybsindighed, men er egentlig begge dele, da vi vist begge fik en god del af det sommersind, der brygger sin bedste most i slør over engen og siden driver som dug i dale. Til lykke med de 70! Din Magnus«.

Marie Clausen — Risse — skriver: »Jeg kan høre din kønne melodiske latter, der altid var som en rislende bæk med en underklang af friskhed og bjergkrystaller. Jeg synes endnu, jeg kan høre den runge fra dit jomfrubur paa møllen, hvor rosenknopperne bankede paa dine ruder ud

mod haven ved møllestensbordet og eventyrhøjen. Og din bryllupsdag staar endnu lyslevende for mig. Hvor var du yndig, du vor barndoms eventyr-prinsesse«.

Arne Stevns, som skrev sit første hyldestdigt til moster paa hendes bryllupsdag, da han var en lille dreng paa 6 aar, sender paa hendes 86 aars fødselsdag og kun 14 dage før sin død et brev, der baade vidner om, hvor meget moster Kathe tog sig af sine søsterbørn og tænkte paa, at deres forældre skulle høre, hvordan de smaa havde det, naar de holdt ferie paa møllen. Arne skriver: »Kæreste moster, jeg bruger som bogmærke et lille brev, du har hjulpet mig med at skrive for 56 aar siden, og det lyder: Kære moder, jeg vil lade dig vide, at jeg har det godt; jeg spiser mere end en stor, og derfor bliver jeg saa stor og tyk og snart lige saa stærk som Bech Olsen, saa naar jeg kommer hjem til Kvisse, kan jeg slaas med dem alle, og saa kan jeg tjene mange penge. Jeg sover ved moster Kathe, vi har det saa godt, vi to gavstrikke, jeg er i saa godt humør hver dag, og jeg piber slet ikke. Vil du hilse far og Nete og lille bror Magnus. Selv være du, kjære moder, hilset fra din egen dreng Arne med ført pen«. — — Dette brev er jo en fortryllende blanding af moster Kates og en lille drengs fælles skrivi og fælles sommerferieoplevelser! Efter afskriften af barnebrevet fortsætter Arne: »Det er vel ikke meget aandfuldt, men for mig er dette gamle brev nøglen til mange dejlige minder for os to gavstrikke. Det er snart vanskeligt, kære moster, at føle sig som »gavstrikk«, men der var en lykkelig gang i en mere troskyldig og smukkere verden — men større risiko maaske, men ogsaa med mere eventyr og spænding. Jeg fik lyst at sende dig denne lille hilsen fra en skøn og svunden tid, hvor du var med til at gøre vort liv muntert og lyst. Tag de kærligste hilsner fra din hengivne gavstrikk Arne«.

Dette lille udpluk af breve fra nogle af de ældste af mosters søskende-børn — tre af disse og endnu mange flere af sine søskende-børn har moster med sorg fulgt til graven — maa vist kunne give fyldestgørende indtryk af, hvor elsket moster Kathe var af den børneflokk, som altid har bevaret mindet om hende som et lysende eventyr i deres daglige liv og færd.

Jeg har ikke kendt moster Kathe som ung og ugift, men jeg har oplevet, at hendes kærlighed, omsorg og interesse for os alle forblev uformindsket gennem aarene, og uanset hvor mange vi efterhaanden blev. Der gik ikke et eneste skaar af mosters kærlighed til søskende-børnene, fordi hun selv fik baade børn og børnebørn. Vi var og blev et elsket kapitel for sig selv i mosters liv. Da jeg var 14 aar, oplevede jeg i en hel sommer paa Krestens-minde, at moster Kathe var paa samme tid den morsomste og mest opfindsomme legekammerat, som hun var rørende i sin omsorg for hver enkelt af os. I de sidste 16 aar har jeg boet i samme by som moster Kathe, og det har været en stadig glæde for mig at være hende saa nær, at jeg ikke blot har set hende ofte, men næsten daglig har talt med hende og har faaet lov at dele saa mange sorger og glæder med hende. Moster var det sam-lende midtpunkt for familien, og hun elskede at samle saa mange som muligt af os, saa snart der var den mindste anledning, og en saadan kunne moster altid finde. Hun huskede alle fødselsdage, bryllupsdage, ja enhver glædens eller sorgens dag i familien fra generationer forud for sig selv til flere generationer efter. Der kunne derfor altid findes noget at mindes ved en festaften hos hende, og vi kom inderlig gerne — ikke først og frem-mest for festbordets skyld, men meget mere for at faa et ord med paa vejen. Moster var saa klog paa livet; man gik aldrig fra hende uden at have faaet en portion livslyst og livsmod med sig. — »Man skal holde fast paa livet, det holder nemlig ikke fast paa os«, var eet af mosters kærneord, og dermed mente hun, at man skulle holde sindet aabent for det, som ædle kalder livets lyst, og passe paa, at hjertet aldrig blev tvivlende koldt. Eksemplet, moster viste os, var en usvækket kærlighed og omsorg for

andre. Læssevis af tøfler, sengetrøjer, jakker, haandklæder, kravledragter og meget andet strikkede moster sine kærligste tanker og ønsker ind i og sendte dem ud i alle verdens hjørner. Lad mig nævne en række af mosters julegaver fra eet af de sidste aar: Tøj og legetøj til ungarnske flygtningebørn, uldtøj til danske sømænd i fremmede havne, kaffekander, pudevaar, bøger, gavekort til et søsterbarns børnebørn lydende paa „varmt styrtebad en gang om ugen i mosters badeværelse“, nyt skæg paa en gammel nissemand, som min mor havde lavet til Viggo Skou, da han var et par aar, julegaver til nissemanden, julegaver fra nissemanden o. s. v. Det var sandelig gaver, der talte om stor opfindsomhed og kærlig omtanke!

Jeg har set moster blive gammel, men samtidig set hende bevare sindet ungt og varmt og hjertets kærlighed lige levende. Saa længe moster kunne se, skrev hun hvert aar julehilsener til alle sine søskendebørn. Det er kun de allersidste aar, moster har bedt andre overbringe hendes hilsner eller bedt andre skrive de breve, der skulle ledsage hendes pakker ud i verden.

Det er nok saa sandt, som det er sagt, at et lyst og kærligt sind er en gave — en meget misundelsesværdig gave. Men det er lige saa sandt, at man ikke kan tære paa den gave i det uendelige. Den skal holdes vedlige! Moster Kathe havde faaet sit kærlige og lyse sind i vuggegave. Allerede som barn viste hun det overfor sine forældre og søskende. Morbror Johannes mindedes ofte, hvordan moster Kathe bar ham paa sine arme, da de var børn, og han føjede altid til: »Senere har Kathe baaret mig gennem saa meget paa anden vis«. — Moster Kathe har altid været utrolig gavmild og har paa alle maader søgt at trøste. Da hendes store søster Anna som purung i en amatørforestilling skulle optræde som bedrøvet, raabte lille Kathe fra tilskuerbænken: »Du skal ikke være ked af det, søster Anna, du skal faa et stykke sukker af mig!« — At finde nye glæder for dem, man maatte give afkald paa, var moster altid en mester til. Engang, da hun og en lille veninde havde faaet lov til at gaa i cirkus, og det saa viste sig, at cirkus var rejst, trøstede hun straks med et: »Aah pyt med det cirkus, vi kan da købe Davids salmer!« Bogen var lige udkommet i et lille format, der kostede nøjagtig det samme som cirkusbilletten — 1,25 kr. Moster har sin bog endnu.

Det er en livskunst at bevare sindet kærligt og lyst. Der findes nok blot een helt sikker maade dertil: At elske sin næste mere end sig selv. Det er i hvert fald midlet, moster Kathe har brugt. Desuden havde hun altid sindet aabent for alt stort og skønt, saa det kunne strømme ind og bygge hendes sindsstemning og modstandsevne op. »Jeg tog mig tid til at gaa paa højen, selv paa de travleste dage«, sagde moster, hver gang hun advarede os mod at glemme livet for sliddet, — »I skal gøre det samme!« — Vi kan nok alle finde en „høj“, hvor vort sind kan stemmes til glæde og tak, og den maa ikke forsømmes.

Jeg har gennem mange aar set, med hvilken sindsro og styrke moster Kathe har baaret livets glæder og sorger. Hvor stærk hun dog forekom os i julen 1955, da Ellen laa for døden, og moster — med hjertet bristefærdigt af kval — sagde: »Ja, lille børn, men lad os ikke glemme, at det lige fuldt bliver jul, enten vi er glade eller bedrøvede«. Og saa tændte vi lysene paa juletræet, mens moster sang for til alle de gamle julesange og ønskede os alle en glædelig jul. Samme sindsstyrke, samme fred til at stride sin strid med mod saa jeg hos moster, da hun tog afsted med sin elskede broder Johannes.

Størst har jeg set moster Kathe nu, hvor hun i sit syvogfirsindstyvende aar, som den sidste af sin gode generation — overlevende sin eneste datter og mange af sine kære søskendebørn — bereder sig til den sidste lange rejse. Ramt af alvorlig sygdom og hjemsøgt af store lidelser ligger moster Kathe nu og venter med længsel paa, at Vorherre skal hente hende hjem. Hun er den samme elskelige moster, som følger os alle med kærlige tanker

og bøn hver eneste dag. »Jeg synes Vorherre har været saa god mod mig altid, nu ønsker jeg blot, han vil komme og hente mig«, siger moster nu hver gang, vi siger farvel til hinanden. Det er somme tider svært at forstaa, at hun af hele sit hjerte kan sige, at Vorherre altid har været god imod hende, men vi aner, at en saadan opfattelse har kun den, som kan tage alt af Guds haand. Kun den, der stoler paa, at Gud er herre over liv og død, kan tro, at naar han ikke holder døden borte fra vore kære, saa er det, fordi han selv har taget dem, ligesom han i sin tid var den, der gav os dem. Moster Kathe ved, at Gud er herre over vort spand af tid, og derfor har hun taalmodighed til midt i sine lidelser nu at bie paa Herrens time. Han »aabned' vore øjenlaage, de lukkes atter, naar han vil«, citerede moster Kathe i gaar, før hun foldede sine hænder og bad: „Før saa mig arme synder hjem med din retfærdighed — — «.

Jeg gaar i disse dage og sammenligner moster Kathe med to store lidelsesfæller: Job og Leonora Christina. Netop de to havde ejt saa meget og blev frataget det hele. Da al ydre glans er borte, og al jordisk trøst virkningsløs, udfører de det styrkens underværk, som det afspejler sig i »Jobs bog« og »Jammersminde«, at prise ham, som baade gav og tog alt. Nu udfører moster Kathe det samme styrkens underværk: At tage alt af Guds haand.

Jeg har ofte beundret mosters mod paa livet og det mod, hvormed hun har baaret livets sorger og savn. Hendes største mod er taalmodet, hvormed hun nu bærer sine lidelser. Nu ønsker moster Kathe sig kun een ting af os, og det er, at vi ikke maa bede om at faa lov at beholde hende længere. Det er svært at afstaa derfra, men den, der har set, hvor meget hun har gennemgaaet i den sidste lange tid, kan ikke andet end bede som hun selv, at Vorherre vil hente hende.

Forkast da barnet ej, som kommer
til hjemmet paa sin trætte fod,
og som i verdens korte sommer
trods al dens pragt dog nu forstod,
at kun i din faste borg,
faar sjælen slukt sin sorg.

Saa far da, farvel du vor elskede moster Kathe! Livet vil blive fattigere uden dig, men vi nænner ikke at holde dig tilbage. Vi havde i dig det herligste rejsefølge. Mindet om dig og om dit lyse sommersind og dit varme hjertes rige kærlighed vil leve og altid blive holdt højt i ære af os.

Aase Stevns.

Børn:

- A Ellen Skou.
- B Viggo Skou.
- C Vagn Aage Skou.

A Ellen Skou, f. 29. juni 1907 i Malling, død 5. januar 1956 i Aarhus.

Har været elev paa Voldby højskole. Uddannet som fotograf hos Riis Knudsen, Aarhus. 1936 ansat som røntgenfotograf paa Aarhus amtssygehus, var ved sin død leder af afdelingen.

Ellen var meget glad for sit arbejde. Hun var meget afholdt af patienterne for sin rolige optræden, respekteret og afholdt af læger og sygeplejersker. Hun var pligtopfyldende til det sidste. Da hun i efteraaret 1955 blev angrebet af en haabløs blodsygdom, blev hun længe ved at passe sit arbejde. Hendes motto var: Det, der skal gøres, skal gøres. I midten af september blev hun indlagt, og skønt haardt ramt af sygdommen gav hun ikke op, men stod den ene krise igennem efter den anden, indtil døden den 5. januar 1956 indhentede hende. Mor og vi brødre mødte ved hendes død en enestaaende deltagelse fra alle, der havde samarbejdet med Ellen.



Røntgenfoto af Ellen Skou, Aarhus

Det var et meget haardt slag for os alle. Hun var mors hjælp og støtte. Aldrig lod hun nogen mærke, at hun var træt efter en anstrengende arbejdsdag, naar hun kom hjem, og med glæde overtog værtindehvervet for de mange kære gæster, der kom for at besøge mor. Hun ordnede stiltfærdigt alt i huset og forstod som faa at dække et festligt bord med, hvad huset formaaede. Hun sørgede altid for friske blomster, saa mor, der i de senere aar ikke selv kunne komme ud i naturen, i sine stuer kunne nyde de forskellige aarstiders blomsterpragt. Hun elskede at tænde lys, baade aandeligt og bogstaveligt. For os alle havde Ellen altid været den stærke, der kunne hjælpe og trøste, naar der var noget, der tyngede. Hun spredte glæde, hvor hun færedes. Børnene elskede hende; naar faster kom, blev der fest. Nu staa

hendes plads tom, der er ingen til at fylde den, men mindet om hende vil leve.

V. S.

B Viggo Skou, f. 23. august 1910 i Malling, gift 27. december 1938 med Inge Bostrup Andersen, f. 26. februar 1913 i Vester-Alling, datter af lærer Søren Andersen og hustru Ida, f. Bostrup, Vester-Alling.

Inge Andersen tog lærerindeeksamen i Ranum 1935. Lærerinde i Koed pr. Kolind 1935—38. Februar—september paa rejse rundt om Afrika med 3 maaneders ophold i Betchuanaland Protectorate, Syd Afrika, hos en farbror, der er mineejer der og havde inviteret hende med rejsen betalt.

1949 ansat som lærerinde i Pillemark skole, Samsø. Fra 1. april 1956 lærerinde ved Ruds Vedby kommuneskole.

Viggo Skou tog lærereksamen ved Gjedved seminarium 1932. Lærer ved Thorsager skole 1935—38. 1. november 1938 til 1. november 1948 førstelærer og kirkesanger i Lindknud. 1948—56 ved Pillemark skole, Samsø. Fra 1. april 1956 ansat som førstelærer og kirkesanger i Ruds Vedby. 1951 kursus i undervisning af læsesvage. Autoriseret ordblindpædagog. Kursus i psykologi, pædagogik og praktik 1955—56 ved Danmarks lærerhøjskole. Arbejder som ordblindpædagog for Statens Institut for Talelidende, Hellerup.

Børn:

- 1 Mogens Bostrup Skou, f. 11. oktober 1939 i Lindknud. Landbrugsmedhjælper. Elev paa Egaa efterskole vinteren 1956—57.
- 2 Vibeke Skou, f. 1. april 1942 i Lindknud. Elev i Slagelse kommunale gymnasium.
- 3 Søren Bostrup Skou, f. 16. august 1946 i Brørup.

C Vagn Aage Skou, f. 10. juni 1915 paa »Krestensminde«, Malling, gift 13. april 1941 i Tulstrup kirke med Esther Steini-

cke, f. 5. januar 1917, datter af købmand Steinicke og hustru, Ask (nu Horsens).

Vagn Skou er uddannet ved landbruget, har været elev paa Egaa efterskole og Malling landbrugsskole. Forpagter af Aarhus kommunes gaard »Kirstinesminde«, Skejby.

Børn:

- 1 Chresten Skou, f. 28. apr. 1943 i Skejby. Elev i Hasle mellemskole.
- 2 Elsebeth Skou, f. 2. august 1946 i Skejby.

Aalsø-mølle familien

- XI Johannes Rasmussen, f. 13. august 1878 i Aalsø, død 7. oktober 1956 i Grenaa, gift 28. oktober 1906 med Marie Katholm, f. 1. november 1881, datter af gdr. Søren Katholm og hustru Ane, f. Bonde, Lund ved Trustrup. Død 16. oktober 1955 i Aalsø. Møller og bagermester paa Aalsø mølle.



Aalsø mølle

Aalsø mølle! — I mere end 100 aar har dette navn haft en forjættende klang for alle, der kendte det. Allerede som smaa har vi set de voksnes øjne straaale, naar navnet blev nævnt, og en dag gik man saa selv over gaarden med de toppede brosten ind ad forstuedøren i de hyggelige stuer, hvor saa meget skønt og godt var levet i svundne aar. Havde man en gang gæstet møllen, droges man mod den gang paa gang. For mig blev møllen som et andet hjem. Alle mine ferier tilbragte jeg der, og som voksen kom jeg der, saa ofte jeg kunne faa lejlighed dertil. Det gamle hjem paa møllen har jeg kun kendt af omtale. Morfar døde det

aar, jeg blev født. Ofte har jeg tænkt paa, hvor svært det maa have været for morbror Johannes og moster »Missen« at overtage et hjem med saa rige traditioner, et hjem, der i sjældnen grad var slægtens centrum, men de gjorde det, og de formaaede at fortsætte og forny traditionerne. Mange, mange dejlige minder har jeg fra dette hjem, mest lyse, ingen mørke, thi saa rigt var livet levet her, at selv den dybe sorg ikke formaaede at lukke lyset ude. Moster og morbror blev baaret til graven til tonerne af: Den signede dag med fryd vi se. Nu sagtelig skridt vor højtidssdag, sang vi, og højtid var der. Deres livsløb er endt, og det har været til velsignelse for mange.

To minder fra de senere aar vil jeg gerne her fremdrage: En dejlig sommerdag faldt min vej forbi. Jeg gik ind og traf moster ene hjemme. Morbror var paa forretningsstur. Det er svært at sige, hvorfor netop denne eftermiddag har prentet sig saadan i min erindring, men der var over hele sceneriet en saadan fred og harmoni, at jeg aldrig vil kunne glemme det.

Det andet minde er fra mit sidste besøg paa møllen før morbrors død. Det var dagen efter slægtsmødet i 1956, da morbror havde indbudt mølle-slægtens medlemmer til fest. Det blev en stor oplevelse, et minde for livet for alle os, der var med.

Nu er de borte, de to elskelige mennesker, der i et halvt aarhundrede virkede her, men Aalsø mølle staar endnu, og skulle det end ske, at tiden løb fra møllehuset, og det maatte segne, vil møllens traditioner blive ført videre i pagt med en ny tid, men i den gamle aand. Viggo Skou.

Naar jeg i det følgende skal fortælle lidt om far og mor, om deres liv og færden, og det barndomshjem, de sammen skabte for os tre børn her paa den gamle minderige Aalsø mølle, er jeg i den lykkelige situation med sandhed at kunne sige, at de mange aar, som svandt, forekommer mig som en lang kæde af lyse og glade minder. — Far og mor havde et meget lykkeligt og harmonisk samliv, og som jeg husker, far sagde til mor i sin sølvbryllupstale, at den kærlighed, han nærede overfor mor den dag for 25 aar siden, da hun blev hans unge brud, med aarene stadig var vokset sig dybere og stærkere, kan jeg tilføje, at det gjaldt for dem begge, at som aarene randt, brændte kærlighedsflammen stedse stærkere og varmere, indtil deres sidste stund.

Det var en stor arv at løfte for far og mor, da de som unge nygifte rykkede ind i det gamle møllerhjem med alle dets slægtsminder og traditioner; men det lykkedes dem at gaa i ædle fædres spor, og gennem nye og skiftende tider at tage alt det bedste, som fædrene gav, med ind i deres egen dag, saa møllehjemmet for børn, slægt og gode venner, stadig i bedste betydning blev som det gamle hjem, som fædrene bygged' for nu mere end hundrede aar siden paa de dengang lyngklædte bakker ved Aalsø, og hvad dette hjem gennem tiderne har betydet for os børn, ja, for hele den slægt, som drog ud herfra, har en af fars søskendebørn (Aage Nielsen, Vejlbj) saa smukt givet udtryk for i en sang, som ogsaa er optrykt i den første slægtsbog, og hvoraf jeg citerer sidste vers:

*Gaarden og møllen blev ét ved et navn med hjerteklang
„Møllen“ — som slægten har hejst i stavn saa mangen gang.
Nu mange er ældre, har børn og hjem og eget bo,
men møllen derhjemme gaar aldrig i glem, den er som en bro
imellem det svundne og hver en dag, der kommer og gaar,
med bærende kræfter i dognets jag den for os staar.*

Far blev født den 13. august 1878 som den næstsidste af en søskendeflok paa 12, aaret efter at farfar og farmor fejrede deres sølvbryllup, og selv om far ikke af den grund var, hvad man vil kalde et gammelmandsbarn

— saa var der — efterhaanden som far voksede til, og farfars kræfter til at tumle med den stadig voksende forretning samtidig tog af, altid saa haardt brug for fars store virkelyst og arbejdsevne i det gamle hjem, at han, bortset fra enkelte lære- og uddannelsesaar, kom til at øve hele sin livsgerning her. Det offentlige liv havde ikke fars store interesse, og bortset fra, at far var medlem af menighedsraad og børneværn, formand for Kirkeligt Samfund, og enkelte andre ting, var han en udpræget hjemmets mand, og hertil viede han alle sine kræfter — her sang han sine gladeste sange — her var som Aakjær siger det, fars lykke og hjem — her var hans kald og hans kvinde. Far fejrede for eksempel sine første 77 juleaftener paa Aalsø mølle, og kun den sidste juleaften, far oplevede kort efter mors død, da minderne og savnet var for stærke til, at det kunne blive rigtig jul i det gamle hjem, fejrede far juleaften hos min søster i Grenaa. — Det blev et ganske usædvanligt lykkeligt og harmonisk barndomshjem, far sammen med sine mange søskende og tre plejebørn kom til at vokse op i, og den stærke paavirkning herfra fulgte far og var som den dybe grundtone i ham livet igennem.

Ikke mindre end 5 af fars søskende og 2 plejebørn døde i en tidlig alder af forskellige børnesygdomme, og endnu to som voksne, saa vi forstaaer, at der ogsaa i dette ellers saa lykkelige hjem har været svære tider, men farfars og farmors lyse sind og stærke tro hjalp dem igennem.

Far har i talrige dagbøger og en bog „Minder fra mit barndomshjem“ skildret alle disse ting fra sin barndom og første ungdomstid, og at det har været et hjem, hvor der var godt for børn at være, vidner alle de mange smaaatræk og episoder om, som far stadig yndede at fortælle.

Sammen med søskende og plejebørn og omegnens mange drenge var møllen og omgivelserne en herlig tumleplads, og den barnlige fantasi og indlevelse i leg gav sig stærke udslag. Heltene var som regel hentet fra Ingemanns historiske romaner, og det nære hav, der ligger som en ramme omkring Djursland, virkede altid stærkt inspirerende — jeg citerer et par smaaatræk fra fars bog:

„Min fætter Holger Chrstrup og jeg har haft mange oplevelser sammen fra hin tid, da vi var børn og legede „sømand“. De stolte fregatter og dampskibe var havens store træer. Især var det morsomt, naar stormen tog haardt i trækronerne. Saa var der fart i „skuden“, og saa maatte letmatrosen, den bette Holger, til tops for at kappe „storsejlet“ — men sommetider var legen endnu mere farlig. Som lille dreng fik jeg lov at staa paa kværnloftet og se til „hattehjulet“ og „stjernehjulet“, men at gaa derop var strengt forbudt. Da jeg blev noget ældre, trodsede jeg forbudet. Min fætter Valdemar Chrstrup var i et paraar møllersvend. Han lærte mig den farlige leg at køre karussel paa stjernehjulet. Naar møllen ikke løb ret stærkt, kravlede vi ind og satte os paa det store hjul, og saa kørte vi rundt, tit i stærk fart. Jeg har senere forstaaet, at hver gang, vi foretog disse karusselture, var det med livet som indsats. Ganske vist havde Valdemar lært mig at springe af i tide, hvis møllen tog „opløb“. Engang kørte vi rundt — det gik stærkere og stærkere — jeg sprang fra i tide, men Valdemar naaede det ikke — han klyngede sig krampagtigt til hjulet, samtidig med, at han af sine lungers fulde kraft raabte til mig: „sæt møllen — sæt møllen“. Jeg var kun et barn, og at standse en mølle ved at lægge persen paa var ikke børnearbejde. Resolut for jeg alligevel ned ad trappen, greb persen og fik møllen standset — og frelst derved sikkert Valdemars liv — vi fik en alvorlig forskrækkelse, men det blev en god lærestreg til os. Vi kørte aldrig karussel paa stjernehjulet mere.

Helmer og jeg var jævnaldrende, og ret naturligt holdt vi mest sammen. Vor barnlige fantasi og indbildningskraft gik til tider over gevind. Et tordenvejr med bulder og blinkende lyn, gjorde f. eks. et dybt indtryk paa

os, og en dag fandt vi paa, at nu ville vi lege tordenvejre med efterfølgende lynnedslag, vi fik fat i en del sten, og saa — nu — sendte Vorherre tordenvejret ned over jordens børn.

Det første, „lynet“ traf, var maltstuevinduerne. Først røg der en tre fire ruder, saa glasskaarene røg ind over maltdyngerne. Men da tordenvejret først havde begyndt, blev det voldsommere. — En stang gjorde mere nytte — den ramte bedre — det ene vindue efter det andet blev ramt af det mægtige tordenvejre.

Men, hvad er det? Nu hørte vi min fars stemme. Han var kommen ind i maltstuen og havde set ødelæggelsens vederstyggelighed. „Men drenge dog, hvad er det, I gør, hvor er I et par slemme knægte, hvordan kan I dog komme i tanker om at knuse alle de ruder? Kom straks ind i stuen“.

Der var stor opstandelse blandt kvinderne. Der var udsigt til en god dragt prygl. — Dorthea, min søster, kom ind til os: „Hvor er I dog et par slemme drenge, at I saadan kunne slaa fars ruder i stykker“.

Men med dyb forargelse i stemmen tog jeg nu ordet baade paa egne og Helmers vegne, og saa sagde jeg, medens jeg saa den kære, vrede familie fast ind i øjnene: „er vi slemme, nej, vi er meget bedre end I, for vi var Vorherre, der lod det tordne og lyne, — og vi ku' da ent gør for, at lynet slog nier!“

Lad mig til disse par smaa træk fra fars barndom bemærke, at far i bedste betydning blev ved at bevare det barnlige sind livet igennem — baade alvor og skæmt var lige fremtrædende karaktertræk hos ham.

De fem søskende, der blev tilbage af den store børneflokk — faster Anna, Erika, Doll, Kathe og far, har vi, der er tredje generation, alle kendt, og for os børn paa møllen. — ja, for hele slægten, er de uløseligt knyttet til de bedste minder fra barndoms- og ungdomsaaer — jeg tror at kunne sige det saadan, at hvad de fire brødre fra Jexen kro var for den gamle slægt, har disse fem prægtige søskende fra Aalsø mølle indbyrdes været for hinanden og for os.

Den 16. oktober 1902 fejrede farfar og farmor deres guldbryllup paa Aalsø mølle, og ved denne lejlighed var mor som ung og nyforlovet med, og fra denne sidste store fest hos de gamle møllerfolk har min faster Kathrine Skou fortalt et lille træk, som vel kan synes uvæsentligt, men som alligevel har gjort et stærkt indtryk paa dem, som var tilstede. Det var hen under aften, da man sad samlede i stuerne om guldbrudeparret, at Aalsø kirkes klokker ringede solen ned. Mor gik hen og lukkede et vindue op, saa tonerne trængte helt ind i stuerne, og i den stilhed, som bredte sig, var det, som de alle følte, at de klokker, hvis klang det gamle møllerpar saa ofte havde fulgt, nu ringede solen ned over en gammel god og minderig tid, som nu var ved at rinde ud.

Kort efter, den 28. oktober 1906, blev mine forældre gift og bosatte sig i det gamle hjem, medens farmor og farfar rykkede ind i en nyopført sidefløj.

Far var ung og stærk som en bjørn og med en ukuelig livslyst og vilje til at tage fat, og virksomheden voksede sig snart ud over de gamle rammer, og i 1912 blev der opført et stort moderne bageri, efter datidens bedste mønstre — og som møllen før var forretningens hovedhjørnesten, blev det efterhaanden, som udviklingen skred frem, og bønderne holdt op med at lave øl og malt og selv anskaffede kværne til at male deres korn, bageriet, som blev den vigtigste gren — og her udfoldede der sig i sandhed et baade jævnt og muntert og særdeles virksomt liv paa jord — far var altid selv baade den første og sidste, og altid at finde, hvor det haardeste tag skulle tages; snart sendtes bageriets produkter viden om.

Som en af fars og mors gode venner skrev det i en sang til deres sølvbryllup, og hvoraf jeg citerer et par verslinjer: „— Tusindvis af kilo



Fra Aalsø Mølle.

Fra venstre: Marie Rasmussen, f. Katholm, Kathrine Skou, f. Rasmussen, Dorthea Stevns, f. Rasmussen, Johannes Rasmussen og Anna Nielsen, f. Rasmussen

kager aaret rundt af ovnen drager — han forstaar skam sine sager, denne raske møller-bager“.

Far kunne ikke trives, hvor der var sure miner, og var der noget hos fars medmennesker, som han syntes, ikke var saa godt, saa han det helst ikke — arbejdet var i sig selv for far en fest, og han forsøgte altid at lade det forplante sig til sine medarbejdere. — Et lille træk, der nu allerede ligger ca. 35 aar tilbage — far havde antaget en mand som bagerikarl og hjælp til juletravlheden, det viste sig imidlertid, at manden ikke var meget bevendt til arbejde, derimod spillede han glimrende basun, og da far opdagede det, blev hans evner paa dette felt taget i stedet for. Hver morgen kl. 6¼ blev der kaldt paa Søren, og kl. 7 blæste han i sin basun fra bageriets platform: „I østen stiger solen op“ — saa naboerne ogsaa havde fornøjelse deraf, og naar arbejdstempoet begyndte at sløje lidt af, blev Søren beordret ud i bagerigangen for at blæse en eller anden march — begrebet musik til arbejdet, som man nu kender det gennem radioen, har far saaledes lanceret paa et langt tidligere tidspunkt.

Der laa i fars drenge- og ungdomstid nær møllen en fattiggaard, hvor de gamle fattige mennesker vel ikke blev behandlet ringere end tilsvarende

andre steder dengang; men med den nuværende højt udviklede social- og alderdomsforsorg in mente, forstaar man vel knap, hvor kummerlige forholdene paa disse fattiggaarde var dengang — naar f. eks. et gammelt ægtepar ikke kunne klare sig selv længere og maatte paa „gaarden“, blev de straks overført til henholdsvis mands- eller kvindeafdelingen, hvor de maatte fortsætte med at leve hver sit liv, med kun maaltiderne tilfælles.

Det var paa de tider, da den unge og flammende taler Peter Sabro rejste landet rundt og talte de fattiges sag paa en maade, som far skriver det i sine erindringer: „Han kunne tale, saa vi knyttede hænderne i harme, han kunne tale, saa taarerne randt i øjnene, fremtrylle de ædleste idealer for sine tilhørere, saa man gik hjem fra mødet som et nyt og bedre menneske, medens man i sit hjerte svor, at de fattiges sag nu ogsaa skulle være min sag“.

Anskuelighedsundervisningen havde far fra fattiggaarden, og her kæmpede far for eks. for, at de gamle skulle have kaffe om søndagen — ellers hørte den slags kun julen til.

Demokrat i ordets bedste betydning blev far livet igennem, far havde altid noget tilovers for dem, som af den ene eller anden grund var bleven de smaa og svage i samfundet.

Far bevarede drengesindets levende fantasi, og jeg husker, naar vi som børn var kommet i seng, at han fortalte historier, som næsten altid var digtede paa stedet — den om lille Marie og „røde Laus“ hørte til de mest foretrukne — eller far citerede Drachmanns „Engelske socialister“ og „Hallo derinde i kroen — har I plads for en farende svend“ saa jeg aldrig har glemt dem siden.

Sine mange medarbejdere gennem aarene behandlede han altid som ligestillede og kammerater, og tog del i deres glæder og sorger — at dette ogsaa paaskønnedes fra den anden side, kom til udtryk efter fars død, da hele personalet, hvoraf flere havde været ansat i en aarrække, og to i mere end 30 aar, lod indramme og ophænge et stort billede af den gamle chef i bageriets pakkestue, saa de stadig kunne have hans billede for øje. — Billedet er signeret med en tekst, som var saa betegnende for far: „Glæd andre, og selv vil du glædes. Giv meget og mer skal du faa“.

En af fars store fritidsinteresser var gymnastik, som han drev til højt op i aarene — jeg husker saa tydeligt, naar jeg som dreng overværede disse gymnastikopvisninger, hvor far allerede var rykket op paa „old boys“ holdet. Naar gymnasterne havde taget opstilling i forgangen, og indmarchen begyndte, kunne man over alle de andre høre fars kraftige stemme sætte ind med: „Stræk din fod, fremad, frem med frejdigt mod, bort med alle vege drømme, styr dit sind med troens tømme, drik af himlens solskins strømme — til det ildner i dit blod“. — Energiudfoldelsen og gymnastikkens hele væsen var saa helt i overensstemmelse med fars natur og indstilling.

Og som far gjorde manddomsgerning udadtil og i sin virksomhed, saaledes forstod mor at skabe rammen om hjemmet, faa forstod som mor at hygge et hjem, og at dække et festligt bord for familie og venner. Forretning og forretningssnak interesserede ikke mor særligt, derimod ville hun gerne gøre et lille besøg hos naboer og gode venner, og ikke mindst hos mine ugifte mostre i Grenaa. Der var mellem disse søstre et usædvanligt godt sammenhold, de hyggede sig i hinandens selskab, og de mange bilture i omegnen, som far og mor ofte slappede af ved, naar dagens gerning var gjort, nød mor allermost, naar hun fik en — eller helst alle tre søstre med.

Mor var gaardmandsdatter, og landmandsblodet fornægtede hende aldrig — hun havde en levende interesse for jorden, og for smukke heste, og var selv en dygtig kusk; naar hun med „Kalif“ — en knaldsort oldenborger vallak — for jumben kørte en tur til Grenaa, var hun rigtig i sit es.

Mor elskede blomster og forstod at faa dem til at trives, og mange er de timer, som hun har arbejdet i møllens store have — som de senere aar var større end vilje og kræfter slog til. De to, mor og far, supplerede hinanden saa godt, mor var ikke pylret eller sentimental, hun havde maaske i højere grad end far „begge ben paa jorden“ — men naar det rigtig kneb paa en eller anden maade, saa svigtede mor ikke, og med aarene blev hun et „ægte“ barn af den gamle mølle, her følte mor, at hun havde rod og hjemme. Og naar jeg nu selv ser tilbage gennem aarenes portal, nu, man selv er bleven graa og børnene forlængst er vokset en over hovedet — saa husker jeg den tid som en lang kæde af minder, der hastigt svandt — en række af smaa og store oplevelser med far og mor som det centrale midtpunkt.

Som Aalsø kirke og Aalsø mølle hørte sammen for de gamle, blev det ogsaa for far og mor — far sagde saa ofte, „min plads i kirken skal ikke staa tom“ — og han syntes ikke det havde været rigtig søndag, hvis han ikke havde været i kirke.

Det gamle hyggelige og elskelige provstepar Ahlgren Petersen i Aalsø var fars og mors meget gode venner, som altid var med „paa møllen“ baade i sorg og i fest, og hvor husker jeg tydeligt, da de paa grund af alder maatte vige pladsen i Aalsø præstegaard og var oppe hos far og mor for at tage afsked, inden de flyttede til deres nye hjem i Hammel. — Jeg husker, da bilen med den gamle provst ved rattet og provstinden ved hans side under megen vinken forsvandt op over møllebakken, at far da sagde til mor: „Det var da vores virkelig gode venner“. — Og medens jeg nu sidder her paa fars gamle plads i Aalsø mølles kontor og skriver dette, medens minde paa minde passerer revu for mit indre blik, har jeg det ønske, at den ingenlunde lette opgave i korte glimt at tegne et billede af far og mor og livet, de levede her i det gamle hjem, maa være lykkedes mig saa meget, at mine søskende og alle de, som kendte far og mor og stod dem nær, maa kunne nikke genkendende dertil, thi gode minder er en straalende skat, hvis glans aldrig vil fordunkle, men som stedse vil staa stærkere og klarere i erindringens lys, og jeg siger med Aakjær: „Hvad var vel i verden det fattige liv, med al dets fortærende tant — om ikke en plet med en dal og lidt siv vort hjerte i skelvinger bandt — om ikke vi drog fra det yderste hav, for bøjet og rynket at staa — og høre de kluk, de mindernes suk, fra bækken vi kysset som smaa“.

Den 16. oktober er Aalsø mølle slægtens store mindedag. Paa den dag døde vores kære mor, uden egentlig forudgaaende sygdom. Mor havde i flere aar haft et svagt hjerte, men ellers været aandsfrisk og interesseret i alle retninger — hidtil havde de piller, som mor altid i de senere aar bar paa sig, hjulpet; men som mor selv sagde: „En skønne dag hjælper pillerne ikke mere“ — og denne søndag morgen blev den sidste.

Den vinter, som fulgte, blev for far en meget svær tid, hans letbevægelige og følelsesbetonede sind kunne ikke komme over sorgen og savnet — jeg ser ham endnu sidde tavs og ensom ved sit skrivebord. Det efteraar have min faster i Aarhus, fru Skou, haft den tunge sorg at miste sin datter, og de to gamle søskende, der nu var de eneste overlevende af den store børneflokk fra Aalsø mølle, blev i den vinter, der stundede til, hinanden til stor trøst og støtte, som de havde været til glæde og opmuntring livet igennem — næsten hver aften ringede telefonen fra henholdsvis Aalsø og Aarhus med bud og hilsen fra hver især, og disse samtaler var noget af det, som bar i denne vinter.

I det følgende foraar og sommer var det, ligesom far igen blev sig selv, og i glimt saa man den gamle munterhed og livslyst flamme op, men det gik alligevel som præsten i Aalsø sagde, da han hørte om mors død: „Saa lever mølleren heller ikke længe“ — hen paa efteraaret blev

far angrebet af en svær galdestenslidelse, og efterhaanden ebbede kræfterne ud. Far havde haft et kortere sygehusophold, men var kommen hjem igen, uden det dog var blevet bedre — lægen raadede til indlæggelse igen. Den dag, da sygebilen igen hentede far, gik han sammen med Esther, som havde tjent far i 17 aar og det sidste aar passet huset for ham, en tur gennem de gamle stuer for sidste gang — folkene kom ud for at tage afsked, men far, der ellers havde bevaret humøret godt, kunne pludselig ikke sige noget for bevægelse — jeg er sikker paa, far allerede dengang forstod, at han ikke mere ville komme tilbage i levende live. Det stundede mod den sidste rejse. Da vi alle forstod, at dagene var talte, lejede min kusine, Aase Stevns, der altid havde staaet fars hjerte meget nær og glædet ham med mange gode breve i den sidste svære tid, en bil og tog fars gamle 85 aarige søster fra Aarhus med ud til Grenaa sygehus, og her i „den sidste nattevagt“ kom alt det til udtryk, som de to havde været for hinanden, fra de var børn og unge paa den gamle mølle — fars sidste ord til sin søster, da hun forlod sygehuset, var, — jeg elsker dig, lille søster — og jeg ved, hun har gemt disse ord ved sit hjerte.

Kort efter, den 7. oktober 1956 — knap et aar efter mors død, sov far stille ind, rolig og tillidsfuld i sine fædres tro. — Om aftenen, da vi førte ham fra Grenaa sygehus til hans gamle hjem, havde folkene taget opstilling ved indkørslen for at modtage deres gamle chef, medens solen byggede guldslet i vesterled med den gamle mølle paa bakketoppen i silhuet — jeg tror, alle vi, der kendte far særlig godt, især mindedes en vending far ofte brugte, naar han talte om, at for ham var livssolen gaaet i vest — men, føjede han saa gerne til, hvad gør det saa, naar hele himmelen mod øst er fuld af tindrende stjerner, der er som minderne om alle de gode mennesker, og alt det gode, man mødte gennem et langt liv — og far havde mange gode minder, og kun gode venner.

Den 28. oktober samme maaned kunne far og mor have fejret deres guldbryllup — paa den dag samledes en stor del af familien til mindefest paa Aalsø mølle, og ved den lejlighed blev der skænket en erindringsgave til Aalsø kirke — i et referat fra Grenaa Folketidende hedder det:

Møllerslægten fra Aalsø giver gaver til kirken.

Smuk ny alterkalk og oblatæske taget i brug ved søndagens gudstjeneste. Slægten samlet for at fejre møllens 100 aars dag og Johannes Rasmussens og hustrus guldbryllupsdag.

Den smukke Aalsø kirke, som i forvejen er rig paa værdifulde genstande og udsmykninger, fik søndag skænket to gaver, nemlig en alterkalk og en oblatæske, begge udført i moderne mønstre i sterling sølv. De to smukke eksemplarer af dansk kunsthaandværk er skænket kirken af de nulevende medlemmer af den slægt, der er udgaaet fra Aalsø mølle, som et minde om den første og anden møller. Alterkalken har følgende inskription: I taknemlighed mod Peter Rasmussen og hustru Kathrine og deres søn Johannes Rasmussen og hans hustru Marie og hjemmet paa Aalsø mølle igennem 100 aar, satte slægten dette minde i Aalsø kirke den 28. oktober 1956. Og paa oblatæsken staar: Skænket Aalsø kirke den 28. oktober 1956 i Aalsø mølles 100 aar og paa Johannes og Marie Rasmussens guldbryllupsdag, af deres børn Arne, Peter og Gudrun. En del af slægten var samlet paa Aalsø mølle i anledning af dens 100 aarige bestaaen, og det guldbryllup, som skæbnen ikke undte møller Johannes Rasmussen og hustru at fejre, idet fru Rasmussen døde i fjer og mølleren for faa dage siden. Gæsterne deltog om formiddagen i gudstjenesten i Aalsø kirke, hvor den nye kalk og oblatæske blev indviet, og i altergangen, som paa grund af de særlige omstændigheder maatte foretages i flere hold. Ved denne lejlighed var et af slægtens nyeste skud Lars Bang, Grenaa, der netop er bleven konfirmeret, til alters for første gang. Efter ordinær prædiken rettede sognepræsten, pastor Dahl, paa kirke-

ejeren, godsejer Collet og menighedsraadets vegne en varm tak for de smukke gaver, og paa slægtens vegne takkede han, fordi de to minder maatte faa plads i sognets kirke, der havde betydet saa meget for slægten paa Aalsø mølle“.

Efter kirkegangen og inden mindefesten paa Aalsø mølle, samledes man ved familiegravstedet paa Aalsø kirkegaard, hvor et væld af kranse fra fars begravelse endnu laa friske som et blomstertæppe ud over gravene.

De to er igen sammen og hviler nu trygt i fædrenes jord.

Æret være deres misde.

A. K. R.

Børn:

A Arne Katholm Rasmussen.

B Peter Katholm Rasmussen.

C Gudrun Rasmussen.

A Arne Katholm Rasmussen, f. 17. oktober 1907 i Aalsø, gift i Kastelskirken, København, 17. oktober 1937 med Ragnhild Christiansen, f. 26. marts 1906, datter af bøsse-mager ved 1. regiment, Anthon Christiansen og hustru Kirstine, f. Skousen.

Arne Katholm Rasmussen er uddannet som bager, har været elev paa Voldby og senere Askov højskole. Grosserer i Grenaa og samtidig med-interesseret i Aalsø mølles daglige drift. Overtog efter faderens død Aalsø mølle, hvor han et par aar efter overtagelsen nu har taget ophold.

Ragnhild Katholm Rasmussen er efter overstaaet eksamen videre-uddannet paa Niels Brocks handelshøjskole — stenograf i Vestre Landsret, derefter 2 aar i Svejts, i en aarrække røntgenassistent paa Rigshospitalet og Sundby hospital.

Børn:

1 Jørgen Katholm Rasmussen, f. 19. september 1938 i Grenaa. Efter endt præliminæreksamen handelslærling indenfor isenkræmmerbranchen.

2 Hanne Katholm Rasmussen, f. 8. august 1941, død 30. juli 1950.

3 Kirsten Katholm Rasmussen, f. 28. juni 1944. Elev i Grenaa mellemskole.

B Peter Katholm Rasmussen, f. 31. december 1910 i Aalsø, gift i Kronborg slotskirke 29. september 1937 med Gurli Edith Christrup, f. 27. juni 1911 i Helsingør, datter af ostehandler Holger Christrup og hustru Thora Emilie.

Peter Katholm er uddannet som boghandler i Ebbe Clausens boghandel i Varde. Derefter boghandlermedhjælper hos Axelsen Dreyer, Birkerød, og hos Hellemann Nielsen, Grenaa. Etablerede sig 1. juni 1937 som boghandler i Hellebæk. Gurli Edith Christrup Katholm er uddannet som danse-, svømme- og gymnastiklærerinde paa Poul Petersens institut, København, og virkede som saadan i Helsingør i 10 aar.

Børn:

1 Morten Katholm, f. 4. april 1942. Elev paa »Det kongelige Opfostringshus« i Hellebæk.

2 Ane Mette Katholm, f. 31. januar 1944. Elev i Hornbæk mellem- og realskole.

3 Karen Katholm, f. 24. september 1947, elev i Hellebæk skole.

C Gudrun Rasmussen, f. 7. april 1913 i Aalsø, gift 15. juni 1941 med ingeniør Peter Christian Bang, f. 24. juni 1911

i Hobro, søn af blikkenslagermester Bertel Bang og hustru Oline, Hobro.

Børn:

- 1 Lars Bang, f. 2. december 1942 i Grenaa.
- 2 Jens Bang, f. 3. februar 1946 i Randers.
- 3 Bertel Bang, f. 19. september 1950 i Grenaa.

ULSTRUP-GRENEN

Stamfaderen til Søren Rasmussen-grenen var det 5. og sidste af de børn fra hjemmet i Jeksen kro, som overlevede forældrene, Søren Rasmussen. Han blev født 21. maj 1838 og døde 13. februar 1916. Den 12. april 1870 blev han gift med lærerinde Martha Sofie Jensen, datter af boghandler J. Chr. Jensen, København, født 14. december 1847, død 9. juni 1913.

Søren Rasmussen var udlært snedker; men allerede i læretiden fattede han under paavirkning af sin ældre broder, Thøger, interesse for lærergerningen, og efter udstaaet læretid kom han paa Blaagaard seminarium i København. Læsningen her blev afbrudt af, at han i 1864 blev indkaldt og gjorde krigen med som korporal ved 14. regiment, der laa paa Fyn. Efter krigsafslutningen tog han lærereksamen fra Blaagaard seminarium. 1867 blev han friskolelærer paa Refsnæs ved Kalundborg og 1870 opførtes friskolen i Ulstrup. Om hans betydningsfulde indsats her gennem en menneskealder er der givet en udførlig skildring i den gamle slægtsbog.



Ulstrup Friskole

Børn:

- I Gunnar Rasmussen
- II Anna Rasmussen
- III Johannes Rasmussen, født 3. marts 1875, død samme aar.
- IV Asger Rasmussen, født 28. december 1876, død 1877.
- V Rasmus Kristian Rasmussen, født 17. august 1878, død 1880
- VI Bent Rasmussen
- VII Helga Rasmussen
- VIII Sigrid Rasmussen, født 1886, død et par dage efter fødslen.

- I Gunnar Rasmussen, født 5. oktober 1871, død 23. oktober 1958. Gift I 5. oktober 1892 med Signe Hansen, født 13. december 1874, død 2. juni 1899, datter af møller S. Hansen og hustru, Aarslev mølle. Gift II 15. november 1900 med Christine Sørensen, f. 11. juli 1877, død 4. oktober 1910, datter af husejer Anders Sørensen og hustru Ellen Marie af Als ved Hadsund. Gift III 25. maj 1913 med Helga Gerda Bauer-Petersen, født 7. august 1887, datter af apoteker E. A. Bauer-Petersen og hustru Elisabeth Benzon, København.

Gunnar Rasmussen var oprindelig sekondløjtnant i Aarhus; derefter bager hos møller Hansen, Aarslev, og havde bageri i Aalborg 1899—1901. Tog lærer-eksamen fra Vordingborg seminarium 1904. Lærer ved Fri- og fortsættelseskolen i Odense 1905—07; lærer i Revninge ved Kerteminde 1907—11, og derefter ved Gentofte skolevæsen til 1941, da han tog sin afsked.

Gunnar Rasmussen — ældste søn af Søren Rasmussen, Røsnæs, — var en af hele slægtens ældste, idet han 5. oktober 1958 kunne fejre sin 87 aars fødselsdag i et festligt lag sammen med slægt og venner. Men ret meget mere fik han ikke lov til at være her, idet han døde den 23. oktober 1958 paa Gentofte amtssygehus.

G. R. blev i 1911 ansat som lærer ved Gentofte skole, hvor han virkede, til han i 1941 tog sin afsked paa grund af alder.

Hans hustru, Gerda, virkede ved samme skole. Hun var hans trofaste livsledsager gennem de 45 aar, de fik lov til at leve sammen. Hun var hans opofrende hustru, ikke mindst gennem de sidste 9 aar, efter at han rantes af en hjerneblødning. Hun tog sig af Gunnars børn, svigerbørn og børnebørn og gav mange af dem et hjem under deres læsning.

G. R. tog gennem aarene del i Vartovkredsen, var i mange aar i bestyrelsen for Vartov valgmenighed og saas derinde i den lille kirke næsten hver søndag. Han var medlem af Gentofte lærerforenings bestyrelse og i venstrebestyrelsen m. m. Han arbejdede til det sidste i sin have og med læsning, ikke mindst engelsk litteratur. Lige før han maatte køres paa sygehuset, havde han lagt sidste haand paa haven og skaaret brombær-rankerne ned.

Begravelsen foregik fra Gentofte kirke, hvor der begyndtes med salmen: »Lille Guds barn« — en slægtssalme, idet den efter Grundtvigs og Triers samraad blev trykt første gang i en lille bog, som Trier udgav »til fordel for en frie skole« (Ulstrup friskole).

Efter salmen talte Pastor Martensen-Larsen, Gentofte, ud fra Davids 90. salme og sluttede med bl. a. at sige:

»Han døde som en patriark i en høj alderdom; thi gennem børn og børnebørn ser vi i dette øjeblik frem til 32 oldebørn, som alle rummedes i hans hjerte.

Vi begyndte med ordet fra den 90. salme: »Herre, du har været vor bolig fra slægt til slægt«, og idet vi lod tanken dvæle ved det hjem, som han

var rundet af, og hvis aandelige arv han førte videre, saaledes vil vi nu lade det samme ord lede os til bøn, naar vi ser fremad til de slægter, som følger efter ham.

B. R.

Gunnar Rasmussen var meget interesseret i slægten og holdt bl. a. festtalen ved det andet slægtsmøde i Skanderborg dyrehave 28. juni 1926.

Børn i I ægteskab:

A Søren Halfdan Rasmussen

B Helge Rasmussen

C Holger Rasmussen.

Børn i II ægteskab:

D Ellen Sofie Rasmussen

Børn i III ægteskab:

E Elisabeth Rasmussen

F Leif Rasmussen

G Gudrun Rasmussen

- A Søren Halfdan Rasmussen, født 11. august 1894, død 26. april 1956. Gift I 1920 med E v a H e d e m a n d, født 28. december 1896, død 24. juli 1943, datter af lærer Hedemand og hustru, Hou ved Mariager. Gift II 30. december 1944 med damefrisørinde R u t h Y d e, født Pedersen, født 23. juni 1906. datter af isenkræmmer Georg Pedersen, Holstebro.

Søren Halfdan Rasmussen dimitteredes fra Jonstrup seminarium 1921. Ansat ved Viby kommuneskole 1923, overlærer ved samme skole 1946, afsked paa grund af sygdom 1952. Var faglærer i sløjd.

I mange aar var han medlem af Viby sygekasses bestyrelse, og fra 1936 til 1955 formand. Kasserer i Viby sygeplejeforening, i hvilken stilling han opnaaede at holde 25 aars jubilæum; jubilæet blev fejret paa hospitalet, hvor foreningens bestyrelse indfandt sig og overrakte ham et sølvbæger som paa-skønnelse af hans mange aars arbejde i foreningen. Endvidere var han gennem flere aar medlem af amtsforeningens bestyrelse, sidst som næst-formand.

Til en afskedsfest, der holdtes for ham paa skolen 26. september 1952, forelaa der et brev fra en tidligere elev, der selv i mellemtiden var blevet lærer. I brevet, der giver en skildring af ham som lærer, og som var det, han mest glædede sig over ved afskedsfesten, staar der blandt andet:



Lærer Søren Rasmussen, Viby.



Eva Rasmussen, f. Hedemand

»Jeg tænker ofte i min egen undervisning tilbage paa min skoletid og ønsker, at jeg kunne genskabe noget af den stemning af trykthed og fællesskab, som jeg husker, vi havde i klassen.

Det er de underligste og forskelligste smaating, der mellem aar og dag kan dukke op i erindringen. Det kan komme under gennemgangen af en salme, i et frikvarter, eller blot mens jeg ser ud over en arbejdende klasse; jeg kan se Dem sidde i vindueskarmen og slibe grifler paa solbænken.

Og jeg kan endnu huske Deres gennemgang i 6. klasse af: »Blandt meget andet jeg har fortrudt — — — «.

Men jeg kan med min bedste vilje ikke fremmane noget billede af Dem, hvor De var irriteret eller opfarende, eller hvor De har slaaet nogen. Naar jeg tænker paa, hvor ofte man hører, at det er den slags, og kun den slags, andre mindes fra deres skoletid, saa føler jeg dobbelt trang til at takke Dem for alle de lyse minder, jeg har fra den tid, jeg gik i skole hos Dem«.

Børn i I ægteskab:

- 1 Signe Hedemand Rasmussen
- 2 Olav Hedemand Rasmussen
- 3 Gunver Hedemand Rasmussen
- 4 Jens Hedemand Rasmussen
- 5 Anna Hedemand Rasmussen
- 6 Hans Hedemand Rasmussen, født 22. april 1942.

Børn i II ægteskab:

- 7 Per Yde Rasmussen, født 9. januar 1946.
- 1 Signe Hedemand Rasmussen, født 21. februar 1921, gift 29. september 1945 med snedkermester Olaf Lind, født 25. januar 1908, søn af cigarmager Lind, København. Olaf Lind har siden 1943 været ansat paa orlogsværftet.

Børn:

- 1a Peter Hedemand Lind, født 16. april 1946
 - 1b Eva Hedemand Lind, født 10. juli 1948.
- 2 Olav Hedemand Rasmussen, født 17. september 1923, gift 20. april 1946 med kontorassistent Irene Ingeborg Lorenzen, født 30. juni 1924, datter af maskinmester Lorenzen, Aarhus. Olav Hedemand Rasmussen er dyrlæge i Hundslund siden 1953.

Børn:

- 2a Henrik Rasmussen, født 2. april 1954
 - 2b Sven Rasmussen, født 19. juni 1955.
- 3 Gunver Hedemand Rasmussen, født 14. marts 1925, gift 14. august 1947 med gaardejer i Hadsund Peder Laursen, født 19. november 1900, søn af rentier Laursen, Hadsund. Da Peder Laursen blev svagelig, solgte de gaarden og bor nu Rugholm, Viby J., og Gunver Laursen har nu taget lærerindeeksamen paa Aarhus aften-seminarium. Peder Laursen maa betegnes som landmand.

Børn:

- 3a Lars Søren Hedemand Laursen, født 6. august 1943
 - 3b Stig Hedemand Laursen, født 28. marts 1948
 - 3c Krista Hedemand Laursen, født 9. juni 1949
 - 3d Kim Hedemand Laursen, født 26. september 1950
 - 3e Anders Hedemand Laursen, født 21. april 1952
 - 3f Niels Hedemand Laursen, født 21. april 1956.
- 4 Jens Hedemand-Rasmussen (har faaet navneforandring fra Hedemand Rasmussen) født 25. januar 1927, gift 25. marts 1948

med postelev Rigmor Mikkelsen, født 17. februar 1928, datter af malermester Mikkelsen, Grenaa, nu Aarhus. Jens Hedemand-Rasmussen er ansat i Grønlandsstyrelsen og har haft ophold paa Grønland.

Børn:

- 4a Hasse Hedemand-Rasmussen, født 11. november 1949
- 4b Steffen Hedemand-Rasmussen, født 18. februar 1951
- 4c Lene Hedemand-Rasmussen, født 10. juni 1953.

- 5 Anna Hedemand Rasmussen, født 26. august 1928, gift 25. november 1950 med telegrafist i Nykøbing F. Jørgen Søltøft, født 22. september 1924, søn af bogholder Søltøft, Brørup. Jørgen Søltøft er fætter til sin kones stedmoder, Ruth Rasmussen.

Børn:

- 5a Søren Søltøft, født 14. august 1953
- 5b Gunner Søltøft, født 20. december 1954
- 5c Hanne Søltøft, født 2. september 1956.

- B Helge Rasmussen, født 2. april 1896, død 12. marts 1953, gift 23. november 1919 med Hertha Helene Julie Fisker, født 14. juni 1900, datter af engmester P. Fisker og hustru Marie Sofie Jensen, Silkeborg.

Helge Rasmussen tog den 10. marts 1953 efter skoletid af sted paa sin knallert for at besøge sønnen Folmer, der er lærer i Tinning; han styrtede med knallerten og blev ført til Centralsygehuset i Randers og senere til Aarhus kommunehospitals neurokirurgiske afdeling, hvor han afgik ved døden to dage senere uden at være kommet til bevidsthed.

Helge Rasmussen tog lærereksamen fra Jonstrup seminarium 1917. Ansat ved Ungdomsskolen i Skelund 1917—18, hvorefter han kom til Als skole (ved Hadsund) som vikar. Da førstelærerembedet ved denne skole 1919 blev ledigt, ansøgte beboerne om at faa Helge Rasmussen kaldet til embedet, men ansøgningen blev afslaaet, da han manglede anciennitet. Han fik saa andenlærer-



Førstelærer Helge Rasmussen, Als



Hertha Rasmussen, f. Fisker

embedet i Blenstrup; men 1921 blev førstelærerembedet i Als paany ledigt, og paa beboernes opfordring søgte Helge Rasmussen det igen; denne gang fik han det og blev der til sin død.

Som udtryk for Helge Rasmussens lærergerning nævnes, at det altid var en svær dag for ham, naar børnene skulle udskrives af skolen; han følte stærk vemod ved at skulle skilles fra dem.

Efter hans død skrev sønnen Bent Rasmussen en kronik over ham i Aalborg Stiftstidende for 5. juli 1953, hvoraf nogle uddrag her gengives:

»Det er svært at give et fyldestgørende billede af fars undervisning, for man kunne ikke pege paa nogen bestemt metode eller idé, selv om far fulgte godt med i »det nye« og næsten hver sommerferie var paa kursus.

Udgaet af en friskoleslægt var han præget af Grundtvigs skoletanker, og fortællefagene samt dansk og regning var for ham de vigtigste. Men ogsaa regning og skrivning tog han sig ivrigt af. Og han legede paa en saadan maade, at regnetimerne blev spændende og festlige. Og hvor han kunne, brugte han sang. Tabellerne fik melodi og blev sunget sammen med remsen.

Smaa historier, som indbød til regneopgaver, blev flettet ind, og tre hold arbejdede samtidig paa hver sit stade, uden at der opstod vanskeligheder af den grund. I dansk var der ogsaa to—tre hold, et hold diktat, et andet stille-læsning, et tredje diktaforberedelse.

Det var ikke saa lige til at lodde dybden af fars religiøse overbevisning og den paavirkning, han ønskede at udøve paa børnene i religionstimerne. Far var saa blufærdig, at han kun meget sjældent lukkede op for sit indre — og da kun i glimt. Men engang kom han ud fra skolestuen og sagde med et lille skævt smil: »Der er ikke noget saa dejligt som at have bibelhistorie med første klasse«.

Han ville have, at vi skulle arbejde selvstændigt, og det lærte vi alle i saa høj grad, vore evner tillod det. »Du er ligesom en trillebør«, sagde han til en dreng, »du gaar i staa, hver gang jeg ikke har fat i dig. Du maa se at lære at gaa i gang af dig selv, for naar du kommer ud af skolen, saa er der skam ingen, der puffer til dig, hver gang du gaar i staa«.

Der var ingen disciplinkrise. Far var altfor rolig og naturlig. Han gik ind i sin skolestue paa samme maade, som han gik ind i sin dagligstue. Han var det lykkeligste og mest harmoniske menneske, jeg har kendt — altid i balance, aldrig spændt og krampagtig. Han udgav ingen lærebøger, han indførte ikke nye pædagogiske systemer, og han afslørede ikke udforskede omraader i børnenes sjæleliv. Men han var glad for sit arbejde og sine børn; og vi var glade for at komme i skole hos ham.

Saa nemt er det at være en ganske almindelig lærer — saa meget kræves der for at faa denne hæderstitel hæftet paa sig«.

Helge Rasmussen tog ogsaa del i sognets liv og var med til at starte en foredragsforening i Als; i flere aar var han ogsaa medlem af menighedsraadet.

I en nekrolog i »Folkeskolen« hedder det bl. a.:

»Helge Rasmussen tilhørte en udpræget lærerslægt, idet hans far og mange af hans slægtninge har været eller er lærere. Hans lyse livssyn og friske, sprudlende humør gjorde ham i høj grad skikket til at gaa i deres fodspor. Han blev en baade dygtig og afholdt lærer, som børnene havde tillid til. I 25 aar ledede han sammen med sin hustru børnefesterne i Als bakker; han oprettede og ledede en sangforening og holdt aftenskole«.

Ved hans død indsamlede beboerne et beløb til en mindesten, der paa givernes forslag bærer indskriften: »Tak for trofast virke i skole og kirke«.

Børn:

- 1 Sølv Rasmussen
- 2 Gunnar Peder Rasmussen
- 3 Folmer Rasmussen

- 4 Mona Gerda Fisker Rasmussen
- 5 Bent Rasmussen
- 6 Benny Maria Mathilde Rasmussen

1 Sølver Rasmussen, født 14. september 1920, gift 4. november 1941 med Karin Eleonora Jensen fra Als Odde, født 26. januar 1922.

Sølver Rasmussen er uddannet snedker, men begyndte 1950 at læse til lærer paa Silkeborg seminarium, og 1955 fik han eksamen og samme aar ansættelse ved Silkeborg skolevæsen. Under læsningen arbejdede han ved køreskole, taxakørsel, regnskab, musikundervisning, dirigent for to kor, fører for ferierejser i udlandet m. m. Karin Rasmussen arbejdede paa fabrik hele tiden samtidig med, at hun passede hjemmet.

Børn:

- 1a Sølver Rasmussen, født 6. marts 1942, død samme dag.
- 1b Henny Rasmussen, født 6. oktober 1943.
- 1c Inge Ramussen, født 31. december 1946.
- 1d En søn, født 2. november 1956.

2 Gunnar Peder Rasmussen, født 17. november 1921, gift 8. juni 1946 med Henny Back, Hadsund, født 25. november 1927.

Gunnar P. Rasmussen var oprindelig landmand, men tog saa til Silkeborg seminarium, hvor han læste i besættelsesaarene samtidig med, at han tog aktiv del i modstandsbevægelsens arbejde. Eksamen 1945. Lærer ved Hadsund realskole.

Børn:

- 2a Hjørdis Rasmussen, født 6. november 1946
- 2b Signe Randi Rasmussen, født 17. april 1951.

3 Folmer Rasmussen, født 13. juli 1923, gift 3. januar 1947 med Inger Marie Larsen, født 11. november 1923 i Nyrup ved Kalundborg. Lærereksamen fra Silkeborg seminarium 1947. Førstelærer i Tinning pr. Hinnerup.

Børn:

- 3a Birthe Rasmussen, født 30. oktober 1948
- 3b Henning Juul Rasmussen, født 21. april 1951.

4 Mona Gerda Fisker Rasmussen, født 6. juli 1925, gift 14. september 1945 med lærer Peder Chr. Pedersen, Kgs. Lyngby, født i Aalborg 16. april 1922.

Mona Gerda Fisker Pedersen er uddannet barneplejerske; var i tre aar ukvalificeret vikar paa Annabergvejs skole i Aalborg for milieuskadede og evnesvage børn. Seminarieelev paa Jonstrup seminarium fra juli 1956.

Børn:

- 4a Carl-Helge Pedersen, født 28. februar 1946
- 4b Steen Lundgreen Pedersen, født 31. januar 1948.

5 Bent Rasmussen, født 3. januar 1927, gift 7. september 1950 med Tove Andersen fra Rungsted, født 7. september 1928.

Studentereksamen 1947; lærereksamen fra Blaagaard seminarium 1951. Lærer ved Skovgaardsskolen, Gentofte.

Ingen børn.

6 Benny Maria Mathilde Rasmussen, født 3. februar 1936. Dimitteret fra Silkeborg seminarium 1957. Gift 2. januar 1955 med

Knud Peter Sørensen, født 11. december 1907 i Vrold ved Skanderborg.

B. M. M. R. Lærerinde i Skanderborg, nu ansat i Egense skole pr. Dokkedal, hvor Knud Peter Sørensen, der oprindeligt var tømrer, nu er baadebygger.

Børn:

6a Frands Knud Sørensen, født 18. november 1955.

6b Bente Sørensen, født 26. oktober 1957.

C Holger Rasmussen, født 28. juni 1898, gift 11. august 1923 med **Anna Nielsine Laugesen**, født 14. juni 1898, datter af gartner Laugesen og hustru Ane Kirstine af Buddum.

Holger Rasmussen blev landbrugskandidat 1923, samme aar regnskabskonsulent for Grenaa landboforening. 1924 tillige bogholder for Kolindsund pumpelag. 1924—25 lærer ved Djurslands højskole. 1934 kasserer for Lyngby kommune ved Grenaa. Siden 1949 kæmner samme sted. Regnskabsfører for Trustrup brugsforening. Medlem af Lyngby menighedsraad, af Trustrup folkebiblioteks bestyrelse og af bestyrelsen for Djurslands højskoles elevforening. Bor i Trustrup.

Børn:

1 Kirsten Rasmussen

2 Per Rasmussen.

1 Kirsten Rasmussen, født 2. maj 1926, gift 3. juli 1949 med lærer **Marinus Sørensen**, født 14. juli 1919, søn af ringer **Marius Sørensen** og hustru Marie af Engesvang.

Kirsten Rasmussen tog studentereksamen fra Randers statsskole 1944, lærereksamen fra Silkeborg seminarium 1949 og samme aar ansat ved Ry kommuneskole, hvor Marinus Sørensen var lærer. 1952 skolekøkkenuddannelse fra Statens lærerhøjskole. 1955 blev begge ansat ved Grenaa kommuneskole, hvor Marinus Sørensen 1956 blev udnævnt til konsulent for særundervisning og nu er viceskoleinspektør.

1a Bente Marina Sørensen, født 11. august 1955

1b Anne Marie Sørensen, født 9. november 1957.

2 Per Rasmussen, født 18. februar 1933, gift 16. august 1955 med sygeplejerske **Anna Marie Monika Böttcher**, født 8. maj 1933 i Breslau, datter af journalist Böttcher af Flensborg.

Per Rasmussen er student fra Birkerød statsskole 1951. Tandlæge i Horsens 1958.

Børn:

2a Eva Rasmussen, født 9. august 1957

2b Hanne Rasmussen, født 24. september 1958.

D Ellen Sofie Rasmussen, født 15. december 1906, gift 9. maj 1931 med **Hermann Hornbostel**, som havde mekanikerværksted i Müden, Kreis Celle i Hannover, men allerede døde 19. december 1935.

Børn:

1 Irmgard Hornbostel, født 4. juni 1934, bor hos sin onkel paa gaarden Hauszelhof bei Müden an der Oertze, Kreis Celle, Tyskland.

E Elisabeth Rasmussen, født 23. januar 1914, gift med lærer ved Marvede centralskole pr. Hyllinge **Alf Krog**, født 6. november 1908. — Elisabeth Krog har lærerindeeksamen og har vikarieret

forskellige steder i omegnen af Marvede paa grund af lærerindemangelen.

Børn:

1 Jytte Krog, født 29. maj 1938.

F Leif Rasmussen, født 25. januar 1916, gift med civilingeniør Inger Margrethe Petersen, født 29. marts 1918, datter af afdøde ingeniør Ove Petersen, Vanløse. — Leif Rasmussen er læge, har haft ansættelse paa sygehusene i Skagen, Odense og Nyborg, blev januar 1949 1. reservekirurg paa sygehuset i Esbjerg og er nu 1. reservekirurg paa diakonissestiftelsen.

Børn:

1 Birger Rasmussen, født 15. marts 1942

2 Ulla Rasmussen, født 11. juli 1943

3 Gerd Rasmussen, født 16. maj 1950.

G Gudrun Rasmussen, født 30. september 1921, civilingeniør. Gift med civilingeniør, direktør Jørgen Andreasen. Begge ansat ved fabrikken Cheminova, Thyborøn. Gudrun Rasmussen har tidligere haft ansættelse i Kolding og hos Brødrene Houlberg, København.

Børn:

1 Per Andreasen

2 Marianne Andreasen, født 6. september 1956.

II Anna Rasmussen, født 28. november 1873, gift 21. maj 1896 med lærer Hans Rasmussen, født 10. september 1872 paa Græsbjerggaard, Refsnæs, død 21. november 1928.

Søster Anna blev født, som nummer to af søskendeflokken i Ulstrup fri-skole, den 28. november 1873.

Samme aar palmesøndag var Betlehemskirken — valgmenighedskirken — indviet, og pastor W. I. Hoff tiltraadt som præst. Naturligvis havde far og mor straks sluttet sig til valgmenigheden, selv om de ikke efter lovens bogstav kunne være blandt de 20 familier, der skulle til for at danne valgmenighed; thi saadanne skulle jo findes inden for en omkreds af to mil.

Anna blev altsaa døbt af pastor Hoff og fremstillet i Betlehemskirken. Hun fik navnet Anna efter farmor og efter Anna, Fanaels datter (Luc. 2,36—38). Anna kom til at ligne dem begge. Hendes barndomstid forløb nok som vi andres; thi hun var rask og kvik i den periode, og hun havde øre og hjerte opladt for det, hun hørte i skolen hos mor og far. Far var formand for Kalundborg og omegns foredragsforening og skulle bl. a. skaffe talere. Saaledes kom Morten Pontoppidan, der da var forstander paa Hjørlande højskole, hvert aar paa en foredragsturné i Kalundborgegnen, og M. P. fik en del elever herude fra — det kneb jo ofte med elevtallet.

I 1888—89 svarer far M. P. paa et brev (ifl. Lindhardt: Morten Pontoppidan), at han har en datter (Anna) stor og kraftig samt en jævnaldrende gaardmandsdatter (Mads Jensens Marie), som kunne komme, og jeg vover det, selv om vi ikke er enige i dit nuværende standpunkt (at trosordet ikke er ordet af Herrens mund).

Hun var glad for sit ophold paa skolen — trods sin ungdom fik hun sikkert et udbytte heraf, men senere fik hun ophold paa Vallekilde og Askov.

Da Anna var en snes aar, fik hun en nyresygdom saa haard, at læge Frigast fra Kalundborg forberedte os paa, at hun sikkert ikke stod sygdommen igennem. Der blev bedt for hende, men altid tilføjet: Ske Din

Villie! — Hun kom sig, men i de 65 aar, hun derefter levede, mindede det hende af og til. Hun blev dog aldrig »pylrevoren«.

Efter nyttaar 1893 lagde fjorde og sunde til med is, saa min søsters veninde, Marie Frederiksen, fra Tranebjerg paa Samsø, der var paa besøg hos os, maatte blive til paaske. Desuden var Svend Lundgaard hos os. Han uddannede sig til højskolelærer. — Anna var blevet hemmelig forlovet med en undermejerist, Hans Rasmussen.

En aften var kun Marie, Svend og Anna hjemme. Anna forsvandt, og Marie, der vidste, at Anna skulle møde Hans i skolestuen, søgte at underholde Svend, det bedste hun kunne, da han absolut ville ind i skolen efter en bog. Han gik, strøg en tændstik, idet han aabnede døren, men den gik straks ud. Det skete tre gange. Han ville undersøge, hvorfra trækken kom, men det kan være til i morgen, sagde Marie, og derved blev det.

Kort efter blev mysteriet løst, da de to unge blev trolovede — som man da saa smukt sagde — og saa bad de Svend om undskyldning, fordi Anna havde slukket tændstikken.

Hans Rasmussen var født paa Græsbjerggaard, Ulstrup, 10. september 1871 som søn af gaardmand Rasmus Pedersen og hustru, Margrethe.

Hans havde lyst til at læse, og nu, da han og Anna fandt hinanden, blev der tale om, at han skulle uddanne sig til lærergerningen, saa de to med tiden kunne overtage friskolen. Hans og Anna fik en alsidig uddannelse til friskolegerningen bl. a. gennem ophold paa Askov udvidede højskole og flere steder.

Far og mor fejrede sølvbryllup langfredag den 12. april 1895, og 21. maj 1896 blev Hans og Anna viet i Vartov kirke med de mange slægtsminder for os. Her havde morfar og mormor siddet under Grundtvigs prædikestol, og det samme havde mor og far. Her var nu vor gamle præst fra Ubberup, som nu viede Hans og Anna.

Det unge ægtepar tog nu fat derude sammen med mor og far, men i de første 2—3 aar under fars kyndige ledelse.

Hans R. var en dygtig lærer, som var selvstændig nok til at tage undervisningen paa sin egen maade og alligevel saaledes, at skolen stadig førtes videre i det gamle spor. Han var den fødte iagttagere, og derfor var han ogsaa saa kyndig i botanik og zoologi. Han havde et aabent øje for naturens skønhed, en dygtig tegner.

Desværre blev han i en alt for tidlig alder syg — hjertesvaghed; men hele sin manddomsgerning udøvede han ude paa næsset, i skolen og blandt ungdommen, som satte stor pris paa ham. Det mærkedes stærkt under hans sygdom. Han døde 21. november 1928. Ungdomsforeningen satte en smuk mindesten paa graven bl. a. med følgende indskrift:

»Lær mig som Du at se
igennem mulm og sne
den pinseglans, som
dølger sig bag taagen«.

Nu sad Anna tilbage med skolen. Hun havde gennem aarene været sin mand en udmærket medarbejder i skolearbejdet saavel som i ungdomsarbejdet — elsket af børnene, dybt æret af de unge, og respekteret af de ældre. I hendes skolearbejde var bibelhistorien med dens sange det vigtigste; thi her kunne hun rigtig komme til at tale til hjerterne.

Hendes yngste søn Vagn og svigerdatter Ella var lige dimitteret fra Vordingborg seminarium, saa de kom hjem for at hjælpe Anna med skolen, som de stadig arbejder ved i samme spor og i fuld samklang med hjemmene. Anna beholdt en del af sine timer, men passede ogsaa regnskaberne (∴ sparekasse, brugsforening, mejeri, brandfors.), som i tidligere slægtled, og endnu som 84 aarig passede hun sparekassen med sin søn Vagns bistand.

Hun fik lov til at bo i de gamle stuer lige til det sidste. Vagn og Ella

var derovre mange gange om dagen for at se, hvordan hun havde det — for at fyre eller kom med mad. Rengøringen besøgede Eli. De tre børn boede lige omkring hende. Knud paa Søbakkegaard, hvis jord støder op til skolens have. Vagn i en bungalow, med kun vejen imellem. Eli i Aagerup, ca. 2 km borte. Hun var en god moder, bedstemoder og oldemoder.

Adskillige af egnens folk kom til hende med deres sorger og glæder, og hun delte med dem. Hun var som en mor for sognet. For hende passer ogsaa ordene om Anna, Fanuels datter: Hun var en enke ved fire og firsindstve aar, hun tjente Gud med bønner nat og dag. Hun priste Gud og talte om ham til alle. Hun gik hjem frimodig i troen, stolende paa det ord, som far sagde ved sit dødsleje: Sig til andre, at det ikke er svært at dø.

Da jeg tog afsked med hende, en dags tid før hun døde, og sagde: Ses vi aldrig mer hernede under dette stjernetag, i den store helgenkæde, mødes vi paa herrens dag. Saa smilede hun og pegede opad mod himlen — tale kunne hun ikke mere.

B. R.

Ved Anna Rasmussens død skrev Kalundborg Folkeblad bl. a.:

Trods det skrøbelige helbred, der har været hendes lod gennem de senere aar, var hun et menneske med saa megen sand livsglæde og besjælet af en saadan hjertevarme, at hun ganske naturligt blev midtpunktet overalt, hvor hun var med. Saadan har det været fra hendes unge dage, og saadan blev det til det sidste.

Det var et haardt slag for Anna Rasmussen, da Hans Rasmussen kun 56 aar gammel gik bort. Han var et sjældent sympatisk menneske og en dygtig lærer, og han og Anna Rasmussen passede saa godt sammen, ogsaa i den gerning, de viede alle deres evner og kræfter. Anna Rasmussen var ikke blot en dygtig lærerinde, men ogsaa en kærlig mor for de børn, der blev hende betroet, og som blev knyttet til hende og skolen paa en ganske særlig maade. Foruden at passe skolegerningen fik Anna Rasmussen tid til meget andet. Gennem flere aar passede hun mejeriets og brugsens regnskaber og var regnskabsfører i Refsnæs sparekasse — et hverv, i hvilket hun fejrede 25 aars jubilæum — ligesom hun var sognerepræsentant for Holbæk m. fl. amters sparekasse. Da fru R. i november 1953 fyldte 80 aar, blev der i Røsnæs forsamlingshus holdt en stor, smuk fest for hende og sagt tak fra mange sider.

Ved hendes jordefærd talte bl. a. hendes broder, Bent Rasmussen, der nævnte, at mange minder strømmede ind over ham ved at staa i det gamle hjem, og gav udtryk for sin og hele slægtens taknemmelighed over, at hans søster til det sidste kunne blive i de stuer, hvor hun havde levet saa rigt et liv, og »hvor vi kunne mødes og tale sandt om smaat og stort, og jævnt om alt det høje«.

En tidligere elev talte om de gode minder, han havde fra skoletiden, og nævnte med tak, hvad de to lærerpar, Sofie og Søren Rasmussen samt Anna og Hans Rasmussen, har betydet for den ældre generation paa Røsnæs.

Børn:

- A Knud Erling Rasmussen
- B Ejvind Rasmussen, født 7. maj 1899, død 4. maj 1900
- C Eli Rasmussen
- D Vagn Rasmussen
- E Emmy KäTTY Rasmussen

A Knud Erling Rasmussen, født 21. april 1897, gift 17. juni 1922 med Kathrine Hansen, født 8. januar 1897, datter af Niels Hansen, Ubberup.

Ejer af Søbakkegaarden, Ulstrup paa Røsnæs. K. E. R. er formand for Ulberup valgmenighed, for Holbæk amts mejeriforening, i bestyrelsen for Andelsbanken, formand for Røsnæs mejeri m. m.

Børn:

- 1 Kjeld Hansen Rasmussen
- 2 Inga Rasmussen
- 3 Hans Thorsten Rasmussen
- 4 Anna Marie Rasmussen.

- 1 Kjeld Hansen Rasmussen, født 1. august 1924, gift med Eva Olsen, født 14. december 1924, datter af gaardejer Olsen, Stevns, hvor ogsaa Kjeld Rasmussen har gaard.

Børn:

- 1a Inge Bastkær Rasmussen, født 10. november 1950
- 1b Elisabeth Bastkær Rasmussen, født 23. marts 1954.

- 2 Inga Rasmussen, født 20. april 1927, gift 18. september 1948 med gaardejer Svend Aage Pedersen, søn af gaardejer Johan Pedersen og hustru Margrethe, Hvedbjerggaard, Røsnæs.

Børn:

- 2a Margrethe Pedersen, født 5. maj 1950
- 2b Jens Thorsten Pedersen, født 17. marts 1953.

- 3 Hans Thorsten Rasmussen, født 12. oktober 1932, gift med Thora Jensen, datter af gaardejer Jensen, Kjeldekær, Røsnæs. Gaardbestyrer.

Børn:

- 3a Knud Rasmussen, født 1. januar 1957.

- 4 Anna Marie Rasmussen, født 16. december 1933, gift med Peter Ejler Jensen, født 14. februar 1932, søn af vognmand Jensen, Ulstrup.

Begge er ansat ved Bukh fabrikken i Kalundborg.

Ingen børn.

- C Eli Rasmussen, født 4. februar 1903, gift 8. april 1928 med Jakob Alfred Rasmussen, født 2. juli 1904, søn af gaardejer Jakob Rasmussen og hustru Karen, Kongstrup.

Bor i Aagerup. Jakob Alfred Rasmussen arbejder paa Lecca i Kongstrup.

Børn:

- 1 Hans Jakob Rasmussen
- 2 Lisbeth Rasmussen
- 3 Rud Rasmussen, født 21. juli 1943. Handelslærling.

- 1 Hans Jakob Rasmussen, født 23. april 1933, gift med Lili Østergaard Jørgensen, datter af handelsmand Simon Østergaard Jørgensen og hustru Karen Olsen. Hans Jakob Rasmussen, der er uddannet i kolonialbranchen, er ansat i svigerfaderens forretning.

Børn:

- 1a Vagn Østergaard Rasmussen, født 5. oktober 1952
- 1b Birthe Østergaard Rasmussen, født 31. marts 1955
- 1c Bent Østergaard Rasmussen, født 31. december 1956.

2 Lisbeth Rasmussen, født 27. april 1935, har været elev paa Ry højskole. Gift 19. oktober 1957 med mejeriingeniør John Sørensen, født 8. januar 1930, ansat ved mejerilaboratoriet i Lundby, Falster.

Børn:

2a Peter Sørensen, født 10. juni 1958.

D Vagn Rasmussen, født 15. november 1905, gift 14. juli 1929 med lærerinde Ella Olsen, født 28. august 1907, datter af smedemester Fr. Olsen og hustru Minna, Nørre Alslev, Falster. De har begge lærereksamen fra Vordingborg seminarium. Førstelærer ved Ulstrup skole, hvor ogsaa hans kone virker som lærerinde.

Ingen børn.

E Emmy Kätty Rasmussen, født 29. maj 1915, gift 14. maj 1938 med driftsleder Arne Hansen, født 26. juli 1918, søn af gaardejer i Kundby, Martin Hansen og hustru, Alma Marie Madsen.

Børn:

1 Ingelise Hansen, født 18. februar 1940.

2 Helge Hansen, født 24. oktober 1943

3 Jørgen Martin Hansen, født 14. januar 1945.

4 Else Marie Hansen, født 10. september 1947, død 28. november 1948.

5 Niels Hansen, født 2. juli 1953.

VI Bent Rasmussen, født 30. oktober 1880, gift 17. maj 1907 med Johanne Margrethe Snedker, født 7. juni 1883, død 4. januar 1947, datter af forpagter og tømrer Jens Snedker og hustru Jakobine af Tranebjerg.

Lærereksamen fra Skaarup seminarium 1901. Lærer ved Tranebjerg komuneskole, først som andenlærer, senere som førstelærer 1902—46. Redaktør af »Samsø Folkeblad« fra 1908 til omkring 1950. Siden 1916 medlem af Det radikale Venstres hovedbestyrelse, fra 1953 æresmedlem. — Siden 1916 repræsentant og distriktsformand for Husmandsbrandkassen og ulykkesforsikringen af 1916. Formand for menighedsraadet, kirkeværge og kasserer for præstelønningskassen og kirkekassen siden 1920. Fik 1912 oprettet Samsø kunstforening og gennem mange aar formand for den. I en aarrække formand for Samsø lærerforening. Siden 1927 formand for aftenskolenævnet og ungdomsnævnet. Fra 1937 i Holbæk amts skoledirektion. Siden 1931 hvert aar leveret bidrag til Holbæk amts historiske samfund og medlem af dettes bestyrelse i mange aar. Æresmedlem 1950 af Holbæk amts skytte-, gymnastik- og idrætsforening. 1945 æresmedlem af radikal ungdom. 1955 æresmedlem af Samsø husmandsforening. Modtog 1956 fortjenstmedaljen efter indstilling af landbo- og husmandsforeningerne samt amtsraadet.

Medlem af Adsløv-slægtens slægtsudvalg til 1956.

Børn:

A Kaj Snedker Rasmussen

B Johannes Snedker Rasmussen

C Karen Sofie Snedker Rasmussen.

A Kaj Snedker Rasmussen, født 9. maj 1908, død 2. december 1944 i tysk koncentrationslejr. Gift 19. november 1941 med Birthe Marie Thomsen, født 17. juni 1917, datter af trælsthändler Herman Thomsen og hustru Anna af Varde.



Adjunkt Kaj Snedker Rasmussen, og hustru Birthe Marie, f. Thomsen, Fredericia

Birthe Marie Thomsen, der er handelsskoleuddannet, var indtil deres ægteskab ansat paa Salt- og kulkompagniet i Fredericia.

Kaj S. Rasmussen blev cand. mag. 1933 med historie og dansk som hovedfag og engelsk som bifag. Fik samme aar ansættelse ved Grove Rasmussens skole i Fredericia, hvor han virkede til sin død. Af forældre og lærerkollegaer skildres han som en særdeles dygtig og afholdt lærer. Udenfor skolen tog han del i gymnastikken og især rosporten, som han var formand for i flere aar. Fast musik- og teateranmelder til Fredericia-bladene. Kaj S. Rasmussen var med til at oprette modstandsbevægelsen i Fredericia og blev dens leder. En tid maatte han gaa under jorden, men 12. juni 1944 blev han taget af Gestapo efter angivelse af en »dansk« stikker; saa gik turen over Staldgaarden i Kolding til Frøslev og Neuengamme, og endelig med udkommando til Versen pr. Meppen, nær Ems floden. Her døde han 2. december 1944. Hans lig blev ført til Danmark sommeren 1947 sammen med de andre døde koncentrationslejrfangere, som man kunne finde, og bisat i Ryvangen, hvor hans grav har nr. 20.

»Frit Danmark« skrev maj 1945 bl. a.:

En medarbejder død.

»Desværre kan ikke alle medlemmer af »Frit Danmark« Fredericiaafdeling være med til at fejre denne lykkelige tid. En af vore mest ihærdige og inciterende medarbejdere, adjunkt Kaj Rasmussen, var blandt dem, der ikke fik lov til at opleve tyrannens nederlag.

For arbejdet med »Frit Danmark« var han en uvurderlig kraft. Med klar hjerne og sammenbidt energi tog han fat paa de vanskeligheder, der meldte sig. Han havde en vidunderlig evne til at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt; hos ham var en skarp intelligens forenet med uforfærdet »gaa-paa-mod«. Vi vil huske ham som en sand humanist, en mand, der ikke alene hadede uretfærdigheden, men ogsaa var rede til at kæmpe for retfærdigheden«.

Da vi allerede har besættelsestiden saa meget paa afstand, at den opvoksede slægt ikke husker begivenhederne, aftrykkes her en del af en artikel i Jyllandsposten for 7. april 1955, hvor en af Kaj S. Rasmussens medfanger har givet en skildring af livet i Neuengamme og Versen.

»Arbejdet i Neuengamme gik for de danskes vedkommende ud paa at losse lægtene med murrester fra det sønderbombede Hamborg. Stenene gik fra mand til mand fra lægteren til tipvognene. Artiklens forfatter arbejdede i hold sammen med bl. a. Kaj S. Rasmussen. Om søndagen stand-sedes arbejdet kl. 13, og helligdagsmiddagen bestod af rødkaal og 6—7 upillede kartofler, som blev serveret i huen, altsammen udendørs og uden spisegrejer.

Ved 14-tiden blev barakgaden galge kørt ud paa appelpladsen. Ingen kendte noget til det offer, SS'erne havde udvalgt til søndagshængning, men alle fangerne skulle overvære henrettelsen, imens lejrørkestret spillede »Alte Kammeraden«. Bagefter blev der arrangeret fodboldkamp paa pladsen foran galgen.

Situationen forværredes fra dag til dag. Fra arbejdet i Neuengamme blev danskerne overført til tankgravsarbejde i Ortkaten. Ofte maatte de staa i vand til livet, og kulden gav gigt, og kræfterne svandt mere og mere. Paa hjemmarchen ved 16-tiden var der hver dag kammerater, som maatte støttes eller bæres, og ofte segnede de under den uhyggelige aftenappel, hvor SS'erne aldrig kunne faa deres lister til at stemme, og hvor 10.000—20.000 fanger ofte maatte vente i timevis. Nerverne kunne ikke holde til anspændelsen, og da der skulle udtages 2000 fanger til en udkommando, meldte artiklens forfatter og hans kammerater sig i overbevisning om, at værre end Neuengamme kunne det ikke være.

Den 15. november afgik transporttoget fra Neuengamme. Ingen af fangerne vidste noget om turens maal, og det gav anledning til allehaande gisninger. Hen paa natten naaede man til Meppen, en station nær den hollandske grænse. Her blev fangerne kommanderet ud. Transporten afsluttedes af en march paa en halv snes kilometer til Versenlejren, der snart afsløredes som det helvede, hvortil Neuengamme kun havde været en taalsom forgaard. Der var ubeskriveligt snavset i barakkerne. Der var ingen køjer, men kun et sparsomt halmleje, og alle vinduer stod gabende tomme. Alt glas var forlængst knust. Arbejdet var haardere, og kosten ringere: Om morgenen to skiver rugbrød, om aftenen en liter roesuppe. Dødsfaldene tog til i rivende fart.

Sammen med sin gode ven, Kaj S. Rasmussen, søgte artiklens forfatter læge for dysenteri; men de blev jaget ud med det raad, at de i skoven kunne tænde baal og lave saa meget trækul, som de kunne æde. De fulgte raadet, men havde ondt ved at sluge trækullene, da det var umuligt at faa noget at skylle dem ned med. Rasmussen gav op, hans modstandskraft var brudt, og skønt hans kammerater søgte at trøste ham ved hyppige besøg i skaaneblokken, døde han. Begravelsen i hedebakkerne af de døde kammerater er minder, som enhver gammel koncentrationslejr fange forgæves søger at blive kvit.

I gaarden til hans gamle skole, Aarhus katedralskole, blev der afsløret en mindeplade, og i skolen hænger hans billede tilligemed billedet af andre tidligere elever, der faldt i modstandskampen.

En mindeplade er ligeledes afsløret i Tranebjerg kirkes vaabenhus.

Birthe Rasmussen blev efter befrielsen tilbudt ansættelse i Fredericia kommunes tjeneste, og er nu leder af en af kommunekontorets afdelinger.

Børn:

1 Gerd Rasmussen, født 29. januar 1944. Elev paa Statsskolen i Fredericia.

B Johannes Snedker Rasmussen, født 24. november 1913. Handelsskoleeksamen. Først ansættelse i Aarhus, og nu i en aarrække fuldmægtig i sagførerfirmaet Heise, København.

Som sin ældre broder tog Johannes Snedker Rasmussen stærkt del i modstandsbevægelsen og var bl. a. behjælpelig ved den illegale transport over Øresund. Maatte i flere perioder gøre sig »usynlig«. Har ogsaa taget ivrigt del i spejderbevægelsen og sejlsporten.

C Karen Sofie Snedker Rasmussen, født 28 januar 1917.

Realeksamen og handelsskoleeksamen; senere diplom som lægeautoriseret massøse. Ansættelse paa Stege sygehus og privat praksis paa hele Møn. Ytrede som sine brødre ønske om at træde ind i modstandsbevægelsen, men holdt sig officielt tilbage paa brødrenes anmodning, for at ikke forældrene skulle udsættes for risikoen at miste alle sine tre børn. Da den ældste broder blev taget af Gestapo, opgav hun sin praksis i Stege og gik helt ind i modstandsbevægelsen, bl. a. som kurér under Fynsledelsen. Har siden krigen dels virket ved Bispebjerg hospital, dels ved Sygekassernes massageklinik i København, og dels i privat praksis.

VII Helga Rasmussen, født 14. august 1883, død 1943.

Helga Rasmussen var under hele sin opvækst noget svagelig — kirtelsyge kaldte man det — og det var en væsentlig grund til, at hun hele tiden opholdt sig hjemme. Men hun fik her en mission i livet; ikke alene for hele familien var hun moster Helga, men ogsaa for alle skolebørnene, til hvem hun altid havde en munter replik.



Bageste række fra venstre: Helga Rasmussen, førstelærer Bent Rasmussen og hustru Johanne, f. Snedker, Tranebjerg. — Foran friskolelærer Søren Rasmussen og hustru Martha Sofie, f. Jensen, Ulstrup, med Kaj Snedker Rasmussen imellem sig.

SØRENSEN-SLÆGTEN FRA STJÆR

Sørensen-slægtens stammoder, Voldborg Pedersdatter, var nummer 7 af børneflokken fra hjemmet i Adslev og nummer 6 af dem, der overlevede forældrene. Hun var født 29. december 1801 og døde 20. april 1886 i Taastrup. Omkring 1830 blev hun gift med gaardejer af Stjær Peder Sørensen, f. 22. oktober 1786, død 19. maj 1855, søn af gdr. Søren Madsen og hustru Abelone Pedersdatter af Stjær.

Peder Sørensen var ejer af den største gaard i Stjær og skildres som en efter sin tid dygtig og paapassende landmand. Han var gift I gang med Ane Cathrine Rasmusdatter, der døde 1826, 30 aar gammel, og havde i dette ægteskab 2 døtre.

Voldborg var slank af vækst og i besiddelse af et godt humør; hun var ikke bange for at sige sin mening.

Sørensen-slægten er den mindste af Adslev-slægtens 8 forgreninger. Den deles naturligt i 3 grene, hvoraf den ene dels er uddød og dels er udvandret til Amerika. Med denne gren af slægten har det ikke været muligt at opnaa kontakt, trods forsøg derpaa. Dukker der ikke her en skønne dag en mulighed for kontakt op, som det har været tilfældet med andre dele af Adslev-slægten i det fremmede, maa den anses som tabt for slægten.

Børn:

AA Søren Pedersen

BB Peder Pedersen

CC Rasmus Pedersen

DD Jens Pedersen, f. 9. februar 1840, død ugift i 60 aars alderen.

STJÆR-GRENEN

AA Søren Pedersen var født i Stjær 21. august 1833 og døde paa Aarhus amtssygehus 26. marts 1910. Han blev 29. oktober 1857 gift med Kirstine Rasmussen, f. i Jeksen 14. oktober 1835, død 13. juni 1912, datter af gdr. Rasmus Kristensen og hustru Ane Marie Andersdatter.

Kristine Rasmussens far, Rasmus Kristensen, var broder til Peder Kristensen, der blev gift med Ane Johanne Sørens datter, ældste datter fra Melballegaarden i Jexen, se side 64.

Søren Pedersen overtog fødegaarden i Stjær. Han skildres som en sirlig mand, der skulle have alt saa propert. Han solgte efterhaanden en del jord fra gaarden, og til sidst afhændede han den og boede forskellige steder, bl. a. i Sjelle, Adslev og Viby.

Børn:

- I Ane Sørensen, f. 28. januar 1864, død i Amerika.
- II Ane Marie Sørensen, f. 5. marts 1866, død i Amerika.
- III Rasmine Sørensen
- IV Christen Sørensen
- V Rasmus Sørensen, rejst til Amerika
- VI Anders Sørensen, rejst til Amerika.

III Rasmine Sørensen, f. 4. november 1868, død i Aarhus, gift med murer Mikkelsen, Viby.

IV Christen Sørensen, f. 13. august 1873, gift 14. november 1901 med Sofie Kirstine Tolstrup, f. 9. juli 1879, datter af gdr. Martin Tolstrup, Kolind.

Gartner. Rejste til Amerika 1912.

Børn:

- A Martin Christian Sørensen, f. 15. september 1904. Maskinarb.
- B Viola Kirstine Sørensen, f. 2. januar 1906
- C Viggo Alfred Emanuel Sørensen, f. 5. november 1908
- D Søren Sørensen, f. 13. juni 1911.

TAASTRUP-GRENEN

BB Peder Pedersen, f. i Stjær 1835, død i Taastrup 21. oktober 1910. Gift 4. december 1861 med Ane Kirstine Nielsen, f. 28. oktober 1838, død i Aabyhøj 3. august 1921, datter af gdr. Niels Albrechtsen, Galten Østergaard. Peder Pedersen var oprindelig kroeger i Taastrup, men solgte senere kroen og købte et hus samme sted, hvor han boede til sin død.

Børn:

- I Jesper Nielsen Pedersen
- II Valborg Pedersen
- III Niels Albrecht Pedersen
- IV Inger Marie Pedersen
- V Anius Carl Pedersen
- VI Peder Søren Pedersen
- VII Othilia Christiane Pedersen
- VIII Johannes Pedersen

I Jesper Nielsen Pedersen, f. 14. december 1861, død 23. maj 1931. Gift 15. juli 1887 med Kristine Konradsen, f. 3. december 1869, død 18. oktober 1945. Datter af havemand Frederik Konradsen, Rungsted.

Jesper Pedersen var oprindelig uddannet ved landbruget, men fik senere ansættelse ved den militære klædefabrik i Usserød, heraf en del aar som leder af valkeriafdelingen.

Ved hans død skrev »Frederiksborg Amts Avis« bl. a.:

Freitag aften er assistent Jesper Pedersen pludselig afgaaet ved døden i sit hjem i Usserød, ramt af et hjerteslag. — Jesper Pedersen, der var

gyde af fødsel, kom i en ret ung alder til Sjælland og fik her arbejde paa den militære klædefabrik, hvor han i december maaned i fjor kunne fejre 40 aars jubilæum.

Afdøde var en stille, sindig og beskeden mand, og skønt han, der tillige var en fin og nobel karakter, aldrig kunne tænke sig at albue sig frem, har han dog i aarenes løb været indehaver af mange tillidshverv. Han har saaledes været medlem af Birkerød sogneraad, Hørsholm menighedsraad, det kirkelige udvalg i Usserød, formand for direktionen for alderdomshjemmet Brønsholmsdal, ligesom han i mange aar var valgmand ved landstingsvalget i Roskilde. — Efterhaanden som alderen gjorde sig gældende, gav han afkald paa alle tillidsposter, og til efteraaret ville han have taget sin afsked og være flyttet til København, for at han og hans hustru kunne være nærmere ved deres to gifte børn, der har gode stillinger der, men en brat død har nu pludselig sat punktum for hans meget virksomme liv.

Børn:

- A Anna Kirstine Jensine Pedersen
- B Peder Albert Frederik Pedersen

- A Anna Kirstine Jensine Pedersen, f. 27. januar 1888, gift 9. december 1922 med lagerchef Sofus Robert Krogh, f. 12. september 1898, søn af husejer C. Krogh, Hellerup.

Børn:

- 1 Søren Jesper Carl Krogh. Forvalter. Ugift. F. 16. juli 1929.

- B Peder Albert Frederik Pedersen, f. 25. januar 1894, død 14. marts 1958. Gift 20. oktober 1927 med Ellen Mandrup Poulsen, f. 6. november 1908, død 29. april 1945, datter af trafik-kontrollør Lars Mandrup Poulsen og hustru Sigrid Jensen.

Albert Pedersen blev ansat i Toldvæsenets tjeneste 1910. Overassistent 1931. Toldkontrollør 1939. Toldforvalter i Stubbekøbing 1942. Toldkasserer paa Centralpostgaarden 1946. Ridder af Dannebrog.

Børn:

- 1 Kirsten Pedersen, f. 18. oktober 1928, død 29. april 1945.



Albert Pedersen



Ellen Pedersen, f. Poulsen, og datteren Kirsten

Ellen Pedersen omkom tillige med deres eneste datter ved en trafikulykke ved Næstved 29. april 1945. Om ulykken skrev »Næstved Tidende« før 30. april 1945 bl. a.:

Statsbanernes 1. distrikt meddeler søndag:

Persontoget, der afgaar fra København H til Nykøbing F kl. 17,38 blev i aftes kl. 23,05 fejlagtigt afsendt fra Næstved ad højre spor mod Lou, skønt dette spor var ufarbart paa grund af sporarbejder.

Ca. 4 km syd for Næstved afsporedes lokomotivet og væltede tillige med de tre første personvogne. Ved uheldet er en del rejsende tilskadekomne, og tre rejsende blev dræbt, heriblandt fru Ellen Pedersen og datteren Kirsten.

Paa stationen havde man opdaget, at toget var sendt ad et forkert spor, og den eneste chance for at undgaa en ulykke var, at toget blev standset, inden det naaede brudstedet kort før viadukten ved Stenderupvejen. Stationen anmodede derfor Zonen om straks at køre ud og søge toget standset. Ambulancen kørte øjeblikkelig af sted, men skønt der blev kørt, alt hvad motoren kunne trække, var det for sent.

Da man naaede frem til Stenstrup-viadukten, laa togets lokomotiv og 3 første vogne væltede om mod skraaning, medens den 4. vogn stod afsporet. Vogn nr. 2 i toget var knust til pindebrænde, idet den efterfølgende vogn ved afsporingen var kørt helt op i den.

Værst var det som nævnt i vogn nr. 2, der var slaaet helt i kvas. I ruinerne her fandt man 2 kvinder og en mand, der var saa frygtelig lemlæstede, at de er blevet dræbt paa stedet.

En kæde af unormale enkeltheder spillede ind. Paa sydbanestrækningen har der de sidste dage været forstyrrelser med indtrufne skader.

Aftentoget i lørdags fra København, der i øvrigt var saa tæt stoppet, at passagererne ikke kunne røre sig, maatte føres om Ringsted og derfra i særtog til Næstved.

De tre mennesker, der blev dræbt, var alle paa vej hjem, da ulykken ramte dem. Særlig haardt har denne katastrofe berørt toldforvalter Pedersen, Stubbekøbing, der ved ulykken mistede baade sin hustru og sin unge datter. Fru Pedersen var saa lemlæstet, at man ikke straks kunne kende hende, og kun ved hjælp af hendes giftering lykkedes det at fastslaa hendes identitet. Mor og datter havde været paa familiebesøg.

»Næstved Tidende« 2. maj 1945:

I gaar førtes kisten med fru toldforvalter Pedersen, Stubbekøbing, og hendes datter til København.

Forinden de to kister førtes fra sygehuset, fandt der i kapellet en gripende sørgehøjtidelighed sted.

Trafikinspektør Olsen, København, der sammen med stationsforstander Hollesen, Næstved, paa Statsbanernes vegne overværede højtideligheden, udtrykte paa Statsbanernes vegne sin deltagelse og beklagelse af den ulykke, som havde ramt toldforvalter Pedersen og hans slægt.

II Valborg Pedersen, født 29. januar 1865, død 7. december 1944. Gift 5. juli 1895 med repræsentant N. P. Rasmussen, Aarhus, født 3. september 1859, død 23. april 1947, søn af smedemester Rs. Christensen, Hammel.

Ved N. P. Rasmussens 85 aars fødselsdag skrev Jyllandsposten:

I dag bliver N. P. Rasmussen 85 aar. Man kan ikke se det paa ham. Hans fysik er straalende, og han sidder under samtalen ikke stablet op i en lænestol. Næh, han springer rundt i stuen og demonstrerer, og kun engang imellem sætter han sig let og spændstigt paa armlænet af en lænestol.

Ved hans død skrev Aarhus Stiftstidende:

Paa Aarhus handelsrejsendeforenings 50 aars dag i dag kommer med-



Valborg Rasmussen, f. Pedersen



N. P. Rasmussen

delelsen om, at en af foreningens stiftere, den 87-aarige N. P. Rasmussen, Aarhus, er død.

N. P. Rasmussen havde siddet i foreningens bestyrelse fra starten til 1927, altsaa i 30 aar, deraf i lang tid som næstformand. I 1932 udnævntes han til æresmedlem, og i 1937 fik han foreningens emblem i guld. Afdøde var en af de tre handelsrejsende, som ved en drøftelse i Hjørring i 1897 besluttede at foranledige foreningens oprettelse. Han har i det hele taget indtaget en fremtrædende plads blandt de jyske handelsrejsende. Han var meget afholdt for sit venlige smil og sit lyse sind og kendt for sit uegennyttige og trofaste arbejde for den stand, han tilhørte.

N. P. Rasmussen arbejdede som handelsrejsende i mere end 45 aar. Først for 8 aar siden lagde han op. Han var oprindeligt uddannet i kolonialbranchen og var i flere aar første kommis hos Brødrene Skovby i Aarhus. Han skulle have overtaget denne forretning, men man kunne ikke blive enige om betingelserne, og N. P. Rasmussen begyndte i stedet at rejse for H. C. Møllers sæbefabrik og oliemølle i Aarhus.

Han rejste for dette firma i hele sin tid som aktiv sælger, men repræsenterede desuden flere andre virksomheder, bl. a. Bäncke og co., Holmblads lysfabrik, Oxford biscuit fabrik i Hjørring osv.

Børn:

- A Ellen Rasmussen
- B Emil Rasmussen, f. 4. juli 1899, død 1. juli 1918.
- C Holger Rasmussen

Emil Rasmussen døde dagen før hans søskende Ellen og Holger tog henholdsvis studentereksamen og realeksamen.

- A Ellen Rasmussen, f. 7. maj 1898, gift 12. maj 1926 med salgschef Jens Christian Nødskov Petersen, København, søn af sekretær i Jysk landboforening S. P. Petersen.

Børn:

- 1 Preben Nødskov Petersen
- 2 Vibeke Nødskov Petersen

1 Preben Nødskov Petersen, f. 23. februar 1927. Ugift. Realeksamen. Handelsuddannet. Nu ansat som afdelingsleder i fa. Simonsen og Weels etff.

2 Vibeke Nødskov Petersen, f. 7. juni 1930, gift 12. juni 1954 med forretningsfører Jørgen Geert-Jørgensen, Fredericia, søn af overlæge Hakon Geert-Jørgensen, København.
Ingen børn.

C Holger Rasmussen, født 6. marts 1901, gift 28. maj 1949 med damefrisørinde Kirsten Øxenhaug, født 30. oktober 1910, død 4. marts 1959, datter af autovognmand Axel Øxenhaug, Aarhus.

Holger Rasmussen har realeksamen og kom derefter i handelslære. Eksamen fra Den jyske Handelshøjskole. Opholdt sig en del aar i USA og havde bl. a. ansættelse hos General Motors. Havde derefter tobaksforretning i Aarhus, og har været medlem af bestyrelsen for „Aarhus cigar- og tobakshandlerforening“ og Dansk amerikansk klub i Aarhus. Siden 1950 repræsentant med bopæl i Aarhus. Ingen børn.

III Niels Albrecht Pedersen, født 17. september 1866, død 1934. Gift I 6. november 1893 med Stine Hansen, født 28. august 1873, død 19. oktober 1919, datter af gaardskarl P. Hansen, Korsør. Gift II med Eleonora Kirstine Andersen, født 11. februar 1883, datter af skræddermester S. P. Andersen, Voldsted ved Ellidshøj.

Rejste som ung i Tyskland, fik 1889 ansættelse ved gendarmerikorpset, senere konduktør ved Frederiksberg sporvejsselskab, ansat ved de Danske statsbaner 1891. Pakmester i Esbjerg.

Ved hans død skrev et lokalt blad bl. a.:

Fhv. jernbanepakmester N. A. Pedersen er i nat pludselig død. Pedersen kom hertil i gaar for at besøge en god ven, hos hvem han boede. Efter at have tilbragt aftenen i vennens selskab gik han til ro, og i morges fandtes han død. Døden skyldtes formentlig et hjerteslag. Pedersen, der var en livlig mand og ualmindelig afholdt af sine tidligere arbejdskammerater, har i de senere aar døjet med en hjertelidelse. For 6 aar siden tog han sin afsked fra statsbanerne og flyttede til Aalborg.

Børn i I ægteskab:

A Gudrun Jensine Pedersen

B Ane-Ebba Pedersen

C Villy Pedersen

D Peder A. Flod Pedersen, født 19. januar 1903. Bor i Afrika.

E Carlo M. Storm Pedersen, f. 14. september 1905, død februar 1927.

F Leon Hueg (Pedersen).

Ingen børn i II ægteskab

A Gudrun Jensine Pedersen, født 22. august 1897. Gift I 22. august 1918 med direktør ved Esbjerg omnibiler Viggo Testern, født 24. oktober 1888, død 27. oktober 1926, søn af maler ved D. S. B. i Aarhus Anders Joh. Andersen. Gift II 3. februar 1951 med kaptajnløjtnant Ernst Madsen, København, født 7. juli 1905 i Frederikshavn.



Viggo Testern



Gudrun Madsen, (Testern), f. Pedersen

Ved Viggo Testerns død skrev dagbladet „Vestkysten“:

Med Viggo Testern er en virksom esbjergborger gaaet bort. I rutebiljernes kreds var han anset for sin fremsynethed og dygtighed. Det var saaledes ham, der var den første pioner for omnibilerne i Esbjerg, et foretagende, der fra Testerns beskedne begyndelse har udviklet sig til et stort foretagende, der nu drives af et konsortium, hvori Testern stadig var interesseret. Testerns praktiske dygtighed har fundet udtryk i konstruktionen af styrebremsen „Frigge“, for hvis opfindelse han har en væsentlig del af æren. Sine erfaringer om motorkøretøjer har han nedlagt i bogen „Automobilernes A. B. C.“, der har vundet en meget stor udbredelse paa grund af den klare og overskuelige ordning af stoffet. Store vanskeligheder har han haft at kæmpe med som pioner for en ny sag, men gennem alle kampene har han bevaret sin energi og interessen var usvækket, indtil sygdommen bragte hans arbejdsdag til ende. Han var en god borger, som vil blive savnet af alle, thi hans store dygtighed var forenet med tilsvarende menneskelige egenskaber, der gav ham mange venner.

Børn:

1 Kiss Loumann Testern

- 1 Kiss Loumann Testern, født 12. maj 1923, gift med vaskeriejær i København Carl Mogens Testern (navneforandring fra Nielsen), født 15. juni 1922, søn af vaskeriejær Paul Nielsen og hustru Caritta.

Børn:

1a Janni Kiss Testern, født 23. februar 1949.

- B Ane-Ebba Pedersen, født 17. juli 1899, gift 12. november 1922 med chauffør Jens Sørensen Christiansen, Esbjerg, født 5. oktober 1891, død i København 21. september 1941, søn af vognmand Chr. J. Christiansen og hustru Mette Marie Iversen, Esbjerg. Ane-Ebba Christiansen bor nu i København og er væverske.

Børn:

- 1 Bruno Stornil (Christiansen)
- 2 Jytte Marie Christiansen.

Bruno Stornil (navneforandring fra Christiansen), født 16. juni 1923, gift I 1. juli 1945 med Frida Laursen, født i Holstebro 6. marts 1923, datter af ejendomsmægler Anton Laursen. Gift II 28. november 1947 med Jytte Christiansen, født 12. maj 1930 i København. Gift III 25. juni 1955 med Lillian Jensen, født 19. oktober 1932 i København, datter af montør Helge Jensen og hustru Edith Hildegurd Olsson. Fotograf-driftsleder.

Ingen børn i I ægteskab.

Børn i II ægteskab:

- 1a Eva Christiansen, født 12. august 1947
- 1b Yen Christiansen, født 28. oktober 1948.

Børn i III ægteskab:

- 1c Kim Stornil, født 22. maj 1954
- 1d Tina Stornil, født 14. april 1956.

Jytte Marie Christiansen, født 15. april 1927, gift 12. juni 1948 med landmand i Sjöökroken, Klippan, Sverige, Kaj Gudmund Wamberg Suse, født 2. juli 1923 i Sejlstrup pr. Hjørring af Kaj Martin Adolf Suse og hustru Anna Balle Olesen.

Ingen børn.

Villy Pedersen, født 16. august 1901, gift I 28. august 1923 med faktor Hugo Langballe, født 31. marts 1895, død 1957, søn af inspektør Hans W. Langballe, København. Gift II 1. august 1936 med overtjener Oskar Møller, København, født 28. august 1904 i Aalestrup, søn af isenkræmmer Aksel Møller, Holstebro.

Ingen børn. En adoptivsøn i II ægteskab.



Inger Marie Pedersen, Aabyhøj

F Leon Hueg (Pedersen slettet ved kgl. bevilling), født 17. juli 1907, gift 22. juni 1945 med Hilda Selma Andersen, født 2. august 1924, datter af toldpakhusformand Peter Andersen og hustru Erna Emma. Lokomotivfører i Fredericia.

Børn:

- 1 Rene Hueg, født 23. november 1945.
- 2 Kenth Hueg, født 12. oktober 1950.

IV Inger Marie Pedersen, født 23. oktober 1868, død 8. april 1946. Ugift. Havde i mange år systue i Aabyhøj.



Peder og Conradine Pedersen

- V Anius Carl Pedersen, født 24. januar 1871, død 1924. Ugift. Skrædder i Aarhus.
- VI Peder Søren Pedersen, født 26. august 1873, død 1953. Gift 22. august 1908 med Conradine Andersen, født 2. maj 1875, død 1954, datter af murermester Maltha Andersen, Dragør.
Murer i Kastrup. Ingen børn.
- VII Othilia Christiane Pedersen, født 15. september 1875, gift 1. april 1916 med Joh. Grant Stuart, født 1873 i Bangor, Maine, USA., død 4. juli 1933, søn af tømmerhandler J. Levingston Stuart og hustru Phøbe.
Joh. Grant Stuart var ingeniør og gjorde tjeneste i U.S.A.s flåde som reserveløjtnant 1916—21.



Joh. Grant Stuart



Christiane Grant Stuart, f. Pedersen



Sørvine og Johannes Pedersen, København

Othilia Grant Stuart creerede før første verdenskrig flere damemoder og opnaaede fine avisomtaler, som det desværre ikke har været muligt at faa med i slægtsbogen. I sin egenskab af dame-modekunstner foretog hun flere rejser til Paris, men lagde arbejdet paa hylden 1916, da den tyske undervandsbaadskrig gjorde rejsen over Atlanterhavet usikker. Ingen børn.

VIII Johannes Pedersen, født 26. august 1878, gift 6. oktober 1907 med Sørvine Sørensen, født 19. august 1882, datter af bødker Andreas Sørensen, Aarhus.

Mangeaarig tilskærer hos Crome & Goldschmidt, København.

Børn:

A Edith Harriet Pedersen

B Inger Marie Pedersen, født 26. februar 1913.

A Edith Harriet Pedersen, født 16. juli 1908, gift 2. juli 1929 med typograf Svend Knudsen, København, født 3. december 1903, søn af sadelmagerformand Anders Nikolaj Knudsen og hustru Amalie Train, København.

Børn:

1 Villy Knudsen

2 Inger Knudsen, født 3. december 1937. Ugift. Kontorassistent.

1 Villy Knudsen, født 19. juni 1930. Fransk korrespondent. Gift 10. august 1957 med Tove Baggesgaard Pedersen. Ingen børn.

KNUDSTRUP-GRENEN

CC Rasmus Pedersen, født 5. januar 1838, død 16. september 1922, gift 3. juni 1863 med Maren Nielsen Kaae, født 5. april 1841, død 29. juni 1911, datter af gdr. Niels Kaae i Hæst ved Aarhus.

Rasmus Pedersen forpagtede som 21-aarig en gaard i Haldum. 3 aar senere overtog han Lyngaa præstegaard i forpagtning, og købte i 1872 en gaard i Knudstrup, som han drev til han 1905 afstod den til en søn. De sidste aar boede de i Laurbjerg. Foruden mange andre tillidshverv, der var Rasmus Pedersen betroet, var han gennem 18 aar formand for Hadsten og omegns landboforening, og blev ved sin afgang udnævnt til æresmedlem. En fyldig omtale findes i den gamle slægtsbog, side 295 ff.

Børn:

I Petrea Bolette Pedersen

II Christiane Vilhelmine Pedersen

- III Ida Rosalie Pedersen
- IV Anna Elisabeth Pedersen
- V Niels Kaae Pedersen.

I Petrea Bolette Pedersen, født 13. september 1864, død 6. juli 1933, gift 23. april 1895 med sogneprest Marius Jørgen Anton Johannes Jensen, født 4. november 1868, død 8. januar 1956, søn af gdr. Søren Peter Jensen, V. Tammestrup ved Hylke.

Marius J. A. J. Jensen blev cand. theol. 1892. Sogneprest i Nørre Følding 1894—99, i Vistoft paa Mols 1899—1908, i Keldby paa Møen 1908—33.

Petrea Bolette Pedersen havde lærerindeuddannelse.

Ved pastor Jensens død skrev Næstved Tidende og Møens Dagblad:

Til morgen gik flagene i Hjertebjerg paa halv stang, da det spurgtes, at gamle pastor M. Jensen i nat stille er død. Pastor Jensen blev syg for faa dage siden, og en lungebetændelse dannede afslutningen paa hans lange liv.

Pastor M. Jensen blev udnævnt til sogneprest i Keldby 29. februar 1908. Der kom hurtigt til at bestaa et godt forhold mellem prest og menighed. Selv om pastor Jensen ofte i sine yngre dage slog haardt, naar han førte ordet, kunne han stedse glæde sig over, at der altid var mange mennesker i Keldby kirke til hans gudstjenester, og deriblandt var ogsaa folk fra forskellige kirkelige retninger, der ønskede at høre hans forkyndelse. Det var altid en oplevelse at høre pastor Jensen, hvad enten det var fra prædikestolen eller talertribunen. Han var en særpræget personlighed og forstod baade at fængsle, ja endog tryllebinde sine tilhørere. Han talte altid uden manuskript, og det vakte altid almindelig beundring, at han holdt en klar linie i sine prædikener og taler, selv om de tilsyneladende var ganske improviserede.

Pastor Jensen var i det daglige en stilfærdig mand. Han holdt sig i sin præstegaard, hvor han gennem bøger og blade fulgte med i alt, hvad der rørte sig ude i den store verden. Hvis nogen søgte pastor Jensen, vidste de paa forhaand, at de blev godt modtaget. I 1933 fejrede han sit 25 aars jubilæum og modtog i den anledning ridderkorset, som ogsaa skulle ses som en anerkendelse for hans mangeaarige arbejde i folkeoplysningens tjeneste.

Den 3. oktober 1937 holdt han sin afskedsprædiken i Keldby kirke, og fra nær og fjern strømmede folk til for at høre den afholdte prest prædike for sidste gang som sogneprest.

Efter at være fratraadt sit embede slog pastor Jensen sig ned i Hjertebjerg, men det betød ikke, at den foretagsomme mand lagde hænderne i skødet. I endnu mange aar kunne man træffe ham rundt om paa talerstolene og ogsaa lejlighedsvis paa prædikestolene, idet han trods alderen bevarede sin skarpe tunge, men det lune vid, han ved siden af besad, gød ligesom olie paa eventuelle oprørte bølger. Pastor Jensen var kendt for sin varme interesse for den sønderjydske sag, og mange af hans ord denne vedrørende har fæstnet sig i tilhørernes sind.

Ved Petrea Jensens død skrev Møens Dagblad:

Fru pastor Jensens, Keldby, afgik i morges ved døden paa sygehuset i Stege, hvor hun har ligget en halv snes dage efter først at have ligget syg hjemme et stykke tid. Man har længe været klar over, at det bar mod døden. Fru Jensen har ikke været rask, siden ægteparrets sidste barn, sønnen, døde. Det slag var saa haardt, at det slog hende ned. — Fru Jensen var dygtig til at føre sit hus, men havde ogsaa mange andre gode interesser. Særlig var hun, som bekendt, ivrig for afholdssagen, hvorom

hendes mange artikler her i bladet har vidnet; men ogsaa kvindesagen og den sønderjydske sag havde hendes varme interesse.

Pastor Jensen skrev selv ved hendes død:

Det forundtes min hustru og mig at leve med hinanden i 38 aar, i hvilke hun var mig en trofast støtte i alle livets forhold og en herlig mor for vore to børn, der begge gik forud for hende ind bag dødens forhæng, og da døden kom til hende, gik hun med et smil »ind til sin Herres glæde«.

Velsignet være hendes minde!

Børn:

- A Tage Kaae Jensen
- B Dagny Kaae Jensen.

- A Tage Kaae Jensen, født 15. juli 1896, død 5. januar 1932. Gennemgik gymnasiet i Nykøbing F., men en knælidelse hindrede ham i at fortsætte; blev saa tegner og kunstmaler.

I anledning af hans død skrev hans mor:

Den 5. januar 1932 blev saa vor eneste søn, Tage Kaae Jensen, taget fra os. Efter at have skrantet særlig det sidste aar af tuberkulose i nyrerne, fik han pludselig hjernebetændelse. Han selv og vi andre havde ingen anelse om, at det skulle faa denne udgang. Det var et meget haardt slag for os. Han havde god lyst til at tegne og male, og flere kendte malere, bl. a. direktøren for kunstakademiet, prof. A. Jørgensen, havde udtalt, at kunstmaling var det rette felt for ham. Saa var det saa bittert at skulle af med ham. Hvem kender Guds tanker? De er højere end vore tanker.

- B Dagny Kaae Jensen, født 6. maj 1899, død 25. august 1922. Uddannede sig til lærerinde paa frk. Zahles seminarium, men blev ramt af spansk syge og døde. Hendes maal var at blive missionær i Santalistan.

- II Christiane Vilhelmine Pedersen, født 31. juli 1865, død 21. december 1953, gift 16. september 1888 med lærer Thomas Villadsen, født 8. september 1863 i Over Hornbæk, død i København 23. februar 1938, søn af husmand Villads Thommasen og hustru Margrethe Jensdatter. — Lærer Villadsen var dimitteret fra Jelling seminarium 1884. Lærer i Houlbjerg 1884—88, Hvirp (Fur) 1888—1901, Slagslunde paa Sjælland 1901—23. Derefter pensioneret og tog ophold i Vanløse.

Børn:

- A Eva Vilhelmine Villadsen.

- A Eva Vilhelmine Villadsen, født 27. juni 1889. Ugift. Translatør i København.

- III Ida Rosalie Pedersen, født 10. marts 1868, død 2. december 1933, gift 8. april 1896 med Mads Johansen, født 29. juni 1855, død 17. august 1923, søn af gaardejer Johannes Madsen og hustru Ane Lauritsen, Give.

Mads Johansen havde flere gaarde paa Giveegnen, indtil han 1911 flyttede til Gadbjerg, hvor han boede til sin død. Han har været medlem af sogneraadet, mejeribestyrelsen, foderstofforeningen m. m.

Ved hans død skrev Vejle Amts Folkeblad:

Husmand Mads Johansen, boende tæt ved Gadbjerg station, er afgaaet ved døden under triste omstændigheder.

I nogen tid havde han ikke følt sig helt rask, led noget af aareforkalkning, men passede dog trods sine ca. 70 aar sin ejendom, ja gik endog bag leen, da rughøsten gik ind.

Fredag aften var han til møde i foderstofforeningen, af hvis bestyrelse han var medlem. Ved 10½ tiden begav han sig paa hjemvejen, tilsyneladende uden at fejle noget; men faa hundrede meter fra hjemmets tærskel styrtede han

om og døde. Først næste morgen fandt man hans lig. Der blev straks sendt bud efter lægen, der hurtigt kom til stede; men der var intet at gøre; han kunne kun konstatere, at døden var indtraadt, formodentlig paa grund af et hjerteanfald i forbindelse med aareforkalkning.

Mads Johansen var en elskværdig og flink mand, der med omhyggelighed varetog sin gerning.

Børn:

A Vilhelmine Augusta Johansen.



Ida og Mads Johansen, Give

A Vilhelmine Augusta Johansen, født 22. august 1896. Ugift. Bor i Give.

IV Anna Elisabeth Pedersen, født 10. maj 1872, død 14. januar 1943, gift 12. maj 1896 med hotelforpagter Hannis Andreas Andersen, født 2. december 1866, søn af tømrer Christian Andersen, Ebeltoft. Ægteskabet opløst 1906. Styrede de senere aar huset for sin svoger, pastor Jensen.

Børn:

A Emma Louise Andersen, født 19. september 1897, død i København 31. juli 1924.

V Niels Kaae Pedersen, født 10. oktober 1883, gift 12. maj 1905 med Edel Kristine Margrethe Nielsen, født 22. oktober 1882, datter af gaardejer Anders Nielsen, Stilling.

Overtog sin fødegaard i Knudstrup 1905, men afhændede den senere; ejer af Stengaard i Tilst fra 1919, til han afstod den til sin svigersøn.

Børn:

A Ejvind Kaae Pedersen
B Gudrun Kaae Pedersen.

A Ejvind Kaae Pedersen, født 5. maj 1906, gift 12. november 1935 med Johanne Rasmine Johansen, født 17. marts 1914, datter af skovarbejder Christian Johansen og hustru Bodil, Haldum. Forretningsfører i Aabyhøj.

Børn:

- 1 Niels Kaae Pedersen, født 15. maj 1942
- 2 Bodil Kaae Pedersen, født 13. marts 1946.

B Gudrun Kaae Pedersen, født 7. december 1907, gift 14. september 1946 med Ejner Svendgaard, født 21. september 1914, søn af gaardejer Niels Svendgaard og hustru Amalie, Solbjerg. Overtog Stengård i Tilst efter svigerforældrene. Ingen børn.

Efterskrift.

Oplysningerne til Sørensen-slægten er indsamlet i løbet af vinteren og foråret 1958. G. H.

MUNCH-SLÆGTEN FRA BERING

Kommer man fra Skanderborg til Aarhus ad hovedvej 10, vil man ca. 2 km fra Hørning passere Beringbro og har da paa begge sider af landevejen de arealer, der allerede i middelalderen benævnedes som landsbyen Bering. De, der er interesserede i at følge byens udvikling gennem tiderne, vil jeg henvise til Adslev-slægtens aarvog fra 1934, hvori der findes en afhandling af landbrugshistoriker cand. Henrik Larsen om byens historie fra 1310—1720.

I samme aarvog redegør redaktør Østergaard for »forbindelsen« mellem Bering og Adslev gennem et par arhundreder. Stamfaderen, Peder Jensens mor, var fra Bering, og to af hans døtre blev gift med gaardmænd i Bering; den yngste datter, Maren, var Munchslægtens stammoder, den ældre søster, Karen, Thøgerslægtens. Omkring 1890 er flere af slægten kommet til byen, saa de 4 af byens 7 gaarde ejedes af medlemmer af Adslevslægten, mens endnu et medlem af slægten blev gift ind i familien fra en 5. gaard. Gaardene, de 2 søstre boede i, var tvillingegaardene nederst i byen.

MAREN PEDERSDATTER

datter af Peder Jensen og hustru Margrethe Rasmussen af Adslev. Maren blev født 14. maj 1807, død 8. december 1892, gift I 25. januar 1834 med gaardejer J e n s C h r i s t i a n M u n c h i Bering, f. 1. november 1813 i Vor-Fruer sogn, Aarhus, søn af maler Niels Munch og hustru Johanne Elisabeth Schönfeldt, boende Vestergade, Aarhus. Jens C. Munch døde 1845. Maren gift II med Erik H a n s e n af Hørning, f. 6. januar 1822, død 17. december 1901. Erik Hansen var uddannet som snedker. Ingen børn i II ægteskab.

Det er saa lidt, vi ved om Maren Pedersdatter og Jens Chr. Munch, idet de, der har kendt dem, nu er døde og deres ejendele (som jo af og til kan fortælle lidt om ejermændene) brændte med gaardens stuehus i 1901.

Vi maa derfor holde os til konklusioner af de smaatræk i slægtsbog saa fornøjeligt beretter om. Den stoute gaardmandsdatter, Maren, havde sin søster som kone i Thøgergaarden, nabogaarden til Jens Chr. Munchs. Der har hun saa truffet den 6½ aar yngre gaardmand, malersønnen fra Aarhus. — Efter de gamles omtale — købmandssøn, fordi han til sit byllup fik en stor kiste fuld af kolonialvarer; men kirkebøgerne siger malersøn.—

Ifølge omtale i 1. slægtsbog har Maren haft lyst og evne til at gøre sig gældende i gaard og »by«, men har aabenbart ladet sig stærkt paavirke af sin af byliv prægede mand og hans familie. Men dygtig og respektindgydende har hun nok været. Der har været noget, man ikke kunne »hamle op« med, siden man tillod sig spydigheder om livet paa gaarden og hendes optræden udadtil.

Hendes mand har sandsynligvis været »frimurer« og glad for sang. Hans efterladte frimurersangbog med en desværre meget udvisket efterskrift tyder paa det. J. Chr. M.s navnetræk fra samme:



Som man ser der, er han gaaet over til at skrive sit navn med ck, hvad ogsaa flere i slægten gør; nogle har nu ogsaa bortkastet c'et.

N. Chr. M. døde som ung mand, kun 31 aar gl.; man fortæller, han overanstrengte sig ved anlægning af en stenkiste. U. T.

Børn i I ægteskab:

- AA Martha Schurmann Munch.
- BB Niels Peter Munch.
- CC Christiane Munch.
- DD Niels Munch.

MARTHA MUNCH-GRENEN FRA STILLING

AA Martha Schurmann Munch, f. 12. oktober 1834, død i Stilling 16. juli 1897, gift 1857 med gaardejer Henrik Sørensen, Anneksgaarden i Stilling, f. 21. marts 1831, død 15. juli 1922, søn af gaardejer Søren Henriksen og h. Ane Jensdatter, begge af Stilling.

Børn:

- I Ane Sørine Henriksen.
- II Kristiane Erikmine Henriksen. (Tvillingen)
- III Kirstine Marie Henriksen.
- IV Petrea Henriksen.
- V Jens Chr. Munch Henriksen, f. 25. marts 1866, død 6. dec. 1868.
- VI Karen Marie Henriksen.

Anneksgaarden — siden kaldt Stilling Nedergaard — ejedes af Henrik Sørensen og Martha Munch. Den blev altsaa barndomshjemmet for deres 5 døtre: Sørine, Erikmine, Kirstine, Petrea og Karen Marie.

Paa den tid, Henrik Sørensen som ung mand overtog gaarden efter sin far, var den en stor gaard paa 145 tdr. land, hvis marker laa dels mod nordvest (mellem nuværende Aarhus- og Randers landevej, ja endog vest for denne) dels øst for gaarden mod skoven, hvoraf ogsaa en del tilhørte gaarden. Længst bortliggende jorder, ca. 100 tdr., bl. a. den jord, hvor nu Stilling teglværk ligger, blev ret tidligt solgt fra — i hvert fald inden 1884, da min far første gang kom paa gaarden. — Bedstefaders »veje« løber endnu som dengang: Den til »vestermarken« gaar fra ved villaen »Damager«, ved hovedvej 10, den til »østermarken« gaar nord om kirken og derefter ret østover mod skoven. Men gaarden brændte i 1925.

Staar man ved sydsiden af kirkegaardsdiget og ser ud mod søen, vil man lige foran sig have en brolagt plads. Det er gaardspladsen fra gaarden, og ser man til højre paa den anden side vejen, der fører til den nye gaard, staar der resterne af »æblehaven«, der hørte til aftægts huset. Det laa syd for denne med dejlig udsigt over søen.

Man nynner uvilkaarligt nogle linier:



»Saa langt, saa langt rækker tanken frem
til gamle mor og mit barndomshjem!
Jeg ser de enge ved søens bred
og bøgeskoven paa klinten med.
Og hjertet svulmer, og øjet blinker —
i stolen sidder du jo og vinker!
Jeg sender moder, min hilsen frem!
Den gælder dig og mit barndomshjem«.

Teksten staar i »Sangbog for den danske Folkehøjskole«, 10 udg.

„Den gamle Mor“

Ane Jensdatter, til hvem sangen er skrevet, havde 3 børn der blev gift ind i Adslev-slægten. Henrik Sørensen, Stilling, Ane Mette, Aalsrode skole og Ane Cathrine, Aalsø mølle.

Og sangen, der er kendt af mange mennesker — baade i Danmark (fra højskolerne) og i Amerika, blev skrevet om netop denne gaard og egn — af digterpræsten Adam Dan i Amerika, gift med Henrik Sørensens søster. Om den „gamle mor“, Ane Henriksen (se billedet), som, da min mor var barn, beboede aftægts huset, har jeg tit hørt min mor fortælle og forstod, hun var god at gæste.

Sangen tolker en længsel efter slægt og egn, og det gaar os paa samme maade, naar minder vælder frem. Erindringen om det skønne udendørs forener sig med erindringen om de gode mennesker indendørs. — Dejlige marker, sø og skov ser man for sig, en dejlig straatækt gammel bindingsværksgaard, hvor den brunmalede port staar aaben, fordi man venter besøg. Er det julebesøg, kommer bedstefader med kanen til stationen. En herlig tur under knirkende meders melodi og med udsigt til den spejlblanke sø — til Gl. Stilling med kirken og gaarden, der med sin staldlænge ligesom læner sig op ad kirkegaardsmuren! Kanen svinger ind gennem porten — tværs over gaardspladsen mod den tofløjede forstuedør. I samme nu, kanen holder, aabnes døren, og bedstemoder kommer frem — en lille, noget foroverbøjet kvinde, der skinner af renlighed og sirlighed. Det graasprængte haar er velfriseret, »kappen« sat smukt paa plads, og hænderne glider ned over det stivede, stærkt rynkede og nystrøgede hvide forklæde, mens laktøflerne, som min bedstemoder altid brugte indendørs, skinner frem under den sorte, vide kjole. Og man synes næsten, man endnu efter de mange aars forløb, hører hendes: Go' daw aa wal-kommen!

Men nærmest kommer man jo bedstemoder i en hel lang sommerferie, naar hun er ens mor for en tid. »Do ska' missel it ha' den uldtrøj' po i saa'n varm« — siger hun, og glad er man. Træsko har man ikke, men bliver det regnvejr, kommer man blot med bedstemoder ud »til Ib's« (købmanden) og faar nogen. Tydeligt husker jeg min opvaagnen til min 5 aars dag hos bedstemoder. En dejlig dukke laa ved min side i den store gæstekammerseng, og om eftermiddagen drak vi kaffe med et lille fint kobberservice paa bordet i dagligstuen. Saa fik jeg lov at staa i sofaen og se ud i gaarden, hvor heste og køer blev vandet lige uden for vinduerne. Man mærker endnu den følelse af hygge og tryghed, der kom over en, naar man stod og saa det hele foregaa saa nær ved, mens man vidste sig i sikkerhed hos bedstemoder. — Jo, bedstemoder forstod en lille pige!

Jeg husker bedstefader med hunden „Diana“ og gevær i haand, og naar

han stod i huggehuset og brugte høvl og sav. Jeg husker, der var karl, dreng og pige, men mest ser jeg bedstemoder: Hun staar i døren og raaber en besked ud i gaarden, hun staar ved det store dejgrug, tager dampende brød ud af den store ovn i bryggerset eller »løber« rundt i køkken, mælke- og spisekammer. Altid var hun i virksomhed, og jeg har paa fornemmelsen, at hun var ligesom sjælen i det hele. Hun var dygtig og stillede store krav baade til sig selv og til andre, men hun var god og hjælpsom mod dem, der trængte til hjælp. »Hun gi'r smænd den hal' go'r hen«, skal hendes broder en gang have sagt.

Desværre levede hun kun kort tid efter, at gaarden var bortforpagtet, og det var vel grunden til, at gaarden blev solgt, da forpagtningstiden udløb. — Min bedstemor døde af lungebetændelse i juni 1897, og i hende havde jeg mistet en af mine bedste venner, saa det var en stor sorg for mig.

Bedstefader var enkemand i 25 aar og boede i gaardens aftægtshus, hvor hans datter, Kirstine (gift med lærer H. P. Andersen) var hans husholderske og gode støtte i alderdommen. — Nu kunne han helt give sig sine fritidsinteresser i vold: jagt, fiskeri, husflidsarbejde. Jagten maatte han naturligvis først opgive, men paa søen kom han, til han var langt over de 80. Saa ville min tante jo gerne holde øje med ham. Men opdagede han det, sagde han vredt: »A behøw'r missel it Baan'pig'«. Selvfølgelig var det et udslag af misfornøjelse over, at andre troede, at han — den gamle kæmpe — var ved at blive aflægs. I virkeligheden var han en fordringsløs, taknemmelig og glad natur. Han talte ikke meget, men hans milde øjne sagde tit mere end mange ord.

»Naar solen blev ringet ned«, sad vi mangan en aftenstund i den hyggelige, lille stue — hyggelig, fordi den var bedstefaders stue, og fordi han var der. — Saa ville han gerne, om den ene sang ville afløse den anden. Fødselsdagen, den 21. marts, hvor indtil den sidste i 1922, den store slægt mødtes, var festlig. — Husrum kunne det til tider være smaat med, men hjertelum var der altid. Taknemmelig og stille sad da den gamle mand og glædede sig, naar bl. a. sangen om barndomshjemmet blev sunget. — Bedstefader havde altid holdt meget af at læse. Blicher var hans digter, ham forstod han, de elskede begge friluftslivet — jægerlivet.

Om bedstefader skriver min ældste søster, Dagmar Lohmann Jensen:

»Bedstefader, Henrik Sørensen, var en høj og kraftig, noget mager mand med et roligt og alvorligt udseende. Han var ikke meget talende, men det hjertelige tonefald, der kunne være i hans stemme, klinger endnu i øret, naar jeg mindes ham.

Bedstemoder, Martha Munch, var lille og spinkel, men havde et meget karakteristisk ansigt. Hun var stærkt optaget af dagens krav, men jeg har ogsaa set hende i den stille time, naar hun og bedstefader sad i deres dagligstue, hvor hjørneskabet stod, og bornholmeren tikkede, hvor det rød-blomstrede tæppe var bredt over klapbordet, og lampen kastede dæmpet lys paa væggene og rullegardinerne med billeder, der var saa underholdende at se paa. Der blev skrevet til den yngste datter i Amerika.

Søndagen var festlig, naar præstens vogn kørte ind i gaarden, naar han fik tid til at drikke søndagskaffen med, og vi slog følge op i den lille kirke, mens klokken ringede os i møde.

Ja, kirkeklokkeklangen var altid over gaarden, som den laa der lige ved kirkens fod, og var med til at skabe den stemning, der melder sig, naar jeg mindes vore ferier i det hjem, hvor alle vi børnebørn var saa selvskrevne gæster«.

Bedstemoder blev 63 aar gammel, bedstefader 91 aar.

U. T.

Ane Sørine Henriksen, f. 10. august 1857, død 1914, gift 27. maj 1876 med landmand Rasmus Mikkelsen, f. 21. aug.

1850, søn af gmd. Mikkel Rasmussen, Gram, død i Hørning hos dat-
teren Olga.

Børn:

- A Ane Marie Mikkelsen.
- B Henriette Martine Mikkelsen.
- C Olga Kristiane Mikkelsen.
- D Ane Eleonora Mikkelsen.
- E Helmer Mikael Mikkelsen.

A Ane Marie Mikkelsen, f. 27. maj 1877, død 1914, gift med
Kristian Jensen fra Fjellerup, død 1935 i Hørning.

Børn:

- 1 Ragnhild Jensen, f. 25. august 1903.
- 2 Hilma Jensen, f. 9. november 1908.
- 3 Elly Jensen, f. 21. september 1914.

B Henriette Martine Mikkelsen, f. 19. september 1879, død
1908, gift med arbejdsmand Nielsen. Ingen børn.

C Olga Kristiane Mikkelsen, f. 13. marts 1882, død 4. august
1954 i Hørning, gift 30. oktober 1903 med Mikael Rasmus-
sen af Gram, f. 6. september 1874, død 30. marts 1931. Var i en
aarrække murermester i Hørning.

Børn:

- 1 Erna Rasmussen.
- 2 Villy Rasmussen.
- 3 Ketty Rasmussen.
- 4 Edith Rasmussen.
- 5 Henry Rasmussen.
- 6 Lilly Alice Rasmussen.
- 7 Børge Rasmussen.
(Navneforandring til Skibby).



Olga Kristiane Rasmussen, f. Mikkelsen



Murermester Mikael Rasmussen, Hørning

- 1 Erna Skibby, f. 5. oktober 1905 i Hørning, gift 28. august 1928 med chauffør Ingvar Pedersen, f. 28. januar 1900 i Gram, søn af husmand Peder L. Pedersen og hustru. Bopæl: Hørning.
- Børn:
- 1a Ove Skibby Pedersen.
 - 1b Ella Skibby Pedersen.
 - 1c Kaj Skibby Pedersen, f. 18. august 1932.
 - 1d Kirsten Skibby Pedersen, f. 29. november 1939.
 - 1e Tove Skibby Pedersen, f. 15. august 1941.
 - 1f Grethe Skibby Pedersen, f. 27. september 1943.
 - 1g Lizzi Skibby Pedersen, f. 29. maj 1948.
- 1a Ove Skibby Pedersen, f. 12. november 1928 i Hørning, gift 1950 med Doris Rasmussen af Grenaa. Politibetjent i København F. Bopæl: Bellisvej 10¹.
- Børn:
- 1a1 Vibeke Skibby Pedersen, f. 26. december 1950 i Aalborg.
 - 1a2 Hanne Skibby Pedersen, f. 31. januar 1953 i Odense.
- 1b Ella Skibby Pedersen, f. 13. november 1930 i Hørning, gift 6. december 1952 med lagerforvalter Bent Poulsen. Bopæl: St. Helenevej 14, Horsens.
- Børn:
- 1b1 Preben Skibby Poulsen, f. 2. april 1954.
 - 1b2 Torben Skibby Poulsen, f. 21. juni 1957.
- 2 Villy Skibby, f. 19. juni 1909 i Hørning, gift 3. april 1932 med Dora Bindzus, datter af husmand Fred. Bindzus, f. i Køningsberg, og hustru Elisabeth, f. i Slesvig. Villy Skibby er uddannet ingeniør. Forretning: Thielesvej 10, København. Spec. Rationalisering ved mekanisering.
- Børn:
- 2a Jytte Bindzus Skibby, f. 19. december 1929, gift med offsettrykker Stenklev. J. B. uddannet som kontorassistent.
- Børn:
- 2a1 Ulrik Skibby Stenklev, f. 5. januar 1952.
- 3 Ketty Skibby, f. 27. november 1913 i Hørning, gift 4. juli 1937 med lagerekspedient Knud Bredahl, f. 4. september 1914 i Hornslet, søn af købmand Chr. Bredahl. Ketty Skibby er uddannet syerske.
- Børn:
- 3a Poul Erik Skibby Bredahl, f. 3. oktober 1934, maskinsmed.
 - 3b Ole Skibby Bredahl, f. 3. juli 1945.
- 4 Edith Skibby, f. 3. januar 1915 i Hørning, gift 28. maj 1939 med Leo Willy Rasmussen, f. i Stilling 24. maj 1913, søn af tømremester H. Rasmussen og hustru, Stilling. Leo Willy Rasmussen uddannet som tømrrersvend og bygningskonstruktør. Fra februar 1936 ansat ved Det danske Hedeselskabs Aarhus afdeling. Nu overkonstruktør ved samme. Bopæl: Sdr. Ringgade 67, Aarhus.

Børn:

- 4a Lars-Erik Skibby Rasmussen, f. 30. august 1941.
- 4b Else Marie Skibby Rasmussen, f. 16. juli 1948.

- 5 Henry Skibby, f. 26. juni 1916 i Hørning, gift 14. april 1938 med Margith Sperling, f. 28. april 1916, datter af Jens og Anine Knudsen, Brabrand. Henry Skibby er frisør, Frederiksberggade 28¹, København K. Margith Sperling er uddannet tilskærerske.

Børn:

- 5a Conni Sperling Skibby.
- 5b Willy Skibby, f. 20. februar 1942, automekaniker.

- 5a Conni Sperling Skibby, f. 21. juli 1938, telefonistinde, gift med bankkasserer Spigelhauer, København, søn af gaardejer Spigelhauer, Havdrup.
- 6 Lilly Alice Skibby, f. 25. august 1917 i Hørning, gift 4. juli 1937 med tømrermester Aksel Vestergaard Nielsen, Aarhus, f. i Harlev 5. april 1914, søn af Niels V. Nielsen.

Børn:

- 6a Bjarne Vestergaard Nielsen, f. 29. november 1937, maskinlærling.
- 6b Thorkild Vestergaard Nielsen, f. 26. november 1941, bogbinderl.

- 7 Børge Skibby, f. 14. marts 1923 i Hørning. Uddannet til arkitekt. Opholder sig for tiden i Australien.

- D Ane Eleonora Mikkelsen, f. 23. april 1884, død januar 1959, gift 1. marts 1905 med skræddermester Aksel Kaae, f. 17. februar 1884 i Hørning, søn af skræddermester Kaae, Hørning. Aksel Kaae døde 11. maj 1959 paa Hansted hospital.
Ingen børn.

- E Helmer Mikael Mikkelsen, f. 17. juli 1889, gift 19. september 1913 med Nielsine Bjørnskov fra Sønderjylland, f. 1. juni 1889, død i Halling 18. januar 1953. Helmer M. Mikkelsen har været gaardejer i Gylling, bor nu Knebelbro pr. Knebel.

Børn:

- 1 Lykke Marie Mikkelsen.
- 2 Dagny Mikkelsen.
- 3 Edith Mikkelsen.
- 4 Bent Mikkelsen.
- 5 Ove Mikkelsen.

- 1 Lykke Marie Mikkelsen, f. 30. april 1914, gift med snedker Hansen (i Hou), f. 12. februar 1911.

Børn:

- 1a Benni Hansen, f. 24. januar 1933, møbelpolstrer.
- 1b Henning Hansen, f. 12. maj 1940, fabriksarb. i Sverige.
- 1c Joan Hansen, f. 25. marts 1944.

- 2 Dagny Mikkelsen, f. 25. august 1915, gift med traktorfører Tage Andersen, f. 1. juli 1914; bor i Ørting.

Børn:

2a Leif Andersen, f. 23. januar 1942, skoleelev.

2b Lisbeth Andersen, f. 4. april 1948.

3 Edith Mikkelsen, f. 31. december 1919, gift med installatør Albert Bach. Bor i Australien.

Børn:

3a Erik Bach, f. 17. september 1941.

3b Tove Bach, f. 10. april 1945.

4 Bent Mikkelsen, f. 25. januar 1932, skomager i Sverige.

5 Ove Mikkelsen, f. 21. januar 1935, fabriksarbejder i Sverige.

II Kristiane Erikmine Henriksen, f. 10. august 1857, død i Aarhus 13. april 1922, gift 1877 med jernbanearbejder Hans Christian Carl Rasmussen, f. i Hatting 9. januar 1849, død i Aarhus 13. marts 1912, søn af gaardejer Rasmussen, Hatting.

Børn:

A Henrik Carl Rasmussen.

B Niels Christian Rasmussen.

A Henrik Carl Rasmussen, f. 19. maj 1880, gift 16. april 1909 med Jørgine Petrine Rasmussen, f. i Aarhus 2. maj 1887. Henrik C. Rasmussen uddannet som maskinmester og sejlede som saadan i en aarrække, senere i mange aar elværksbestyrer i Vejlbj ved Aarhus. Død i udlandet.

Børn:

1 Elsa Margrethe Marie Rasmussen.

2 Svend Aage Carl Rasmussen.

3 Grethe Rasmussen.

4 Olaf Rasmussen.

5 Bent Thorvald Rasmussen.

6 Henning Rasmussen.



Elværksbestyrer H. C. Rasmussen, Vejlbj



Jørgine P. Rasmussen

- 1 Elsa Margrethe Marie Rasmussen, f. i Langaa 11. januar 1910, gift 11. juli 1936 med øjenlæge Arne Jessen, f. i Vejlbj 15. oktober 1908.
E. M. M. J. er uddannet tandtekniker.
Arne Jessen, student 1927, medicinsk embedseksamen 1934, specialist-
anerkendelse 1942 (Oftalmologi). Praktiserende øjenlæge i Aarhus fra 1942.
- Børn:
- 1a Merete Jessen, f. 24. juni 1939, elev paa købmandsskolen.
1b Karsten Stig Jessen, f. 15. november 1941.
1c Flemming Jessen, f. 29. marts 1944.
- 2 Svend Aage Carl Rasmussen, f. 25. marts 1914, gift 22. august 1943 med Else Marie Pedersen, datter af direktør Niels Pedersen (Jyllands Papirværk) og hustru Ida Margrethe.
Sv. Aa. C. R. uddannet som maskinarbejder. Har været ansat ved Aarhus oliefabrik. — 1 aar i Letland paa derværende afdeling af samme. Fra 1947 maskinfabrikant i Aarhus i samarbejde med brødrene.
Else Marie har realeksamen. Uddannelse paa børnehjem, husholdnings-
skole, Ollerup og Askov højskoler.
- Børn:
- 2a Grethe Bente Rasmussen, f. 28. august 1944.
2b Niels Erik Rasmussen, f. 25. september 1948.
2c Benedikte Rasmussen, f. 3. november 1950.
- 3 Grethe Rasmussen, f. i Vejlbj 3. december 1916, gift 1. januar 1939 med Svend Aage Gunnar Adamsson, søn af murermester Adamsson, Aarhus. Grethe A. er uddannet klinik-
assistent. Sv. Aa. A. er lagerforvalter. Bopæl: Bethesdavej 60, Aarhus.
- Børn:
- 3a Nancy Lillian Adamsson, f. 8. juli 1939, kontorelev.
3b Torben Adamsson, f. 15. juni 1944.
3c Birger Adamsson, f. 25. marts 1946.
- 4 Olaf Rasmussen, f. i Vejlbj 8. december 1918. Ugift.
Uddannet hos Sabro, Aarhus. Har sejlet i rederiet A. P. Møl-
ler 1948—51, nu maskinfabrikant i Aarhus.
- 5 Bent Thorvald Rasmussen, f. i Vejlbj 27. januar 1921, gift 5. april 1947 i Risskov med Birte Jensen, datter af vice-
skoleinspektør Bent Jensen, Risskov. B. Th. R. er uddannet hos Sabro, Aarhus. Fra 1951 fabriksleder i Cape-Town, Syd-Afrika.
Birte R. har realeksamen og kontoruddannelse.
- Børn:
- 5a Keld Rasmussen, f. 28. november 1948 i Aarhus.
5b Finn Rasmussen, f. 29. august 1950 i Aarhus.
5c Allan Rasmussen, f. 12. april 1954 i Cape-Town.
5d Bente Rasmussen, f. 1. februar 1956 i Cape-Town.
5e Allise Rasmussen, f. 1. februar 1956 i Cape-Town.
- 6 Henning Rasmussen, f. i Vejlbj 8. november 1928, gift 23. februar 1952 med Tove Jørgensen, datter af snedker Wal-
ther Jørgensen.

H. R. er uddannet hos Sabro, Aarhus, senere 1 aar paa maskinfabrik i Bergen, Norge, nu maskinfabrikant i samarbejde med brødrene i Aarhus. Tove R. har uddannelse som syerske.

Børn:

6a Bente Rasmussen, f. 27. februar 1953.

6b Vibeke Rasmussen, f. 27. juli 1956.

B Niels Christian Rasmussen, f. 17. marts 1883, gift 11. maj 1909 med Helene Catrine Laursen, f. i Galten 16. august 1883. N. C. R. uddannet til konstruktør. Har været ansat hos A/S Frich, Aarhus. Er nu rentier. Bopæl: Michaelsensgade 8, Aarhus.

Børn:

1 Ella Rasmussen, f. 28. oktober 1910, gift med købmand Ragnvald Gotfred Bertel Frier, f. 23. april 1900 i Fredericia. Bopæl: Harald Jensens Plads 1 A, Aarhus.

Børn:

1a Poul Uffe Frier, f. 22. marts 1933. Specialoptiker, ansat hos Michael Kvist, Aarhus.

1b Helle Vibeke Frier, f. 20. juni 1939. Uddanner sig i teknisk tegning.

III Kirstine Marie Henriksen, f. 19. september 1860 i Stilling, død i Horsens juni 1933, gift 20. maj 1884 med lærer Hans Peter Andersen, f. i Allinge, Bornholm, 30. marts 1845, død i Stilling 2. august 1920.

H. P. A. havde eksamen fra Lyngby seminarium 1864, lærer i Tingsted, Bornholm 1879—86, i Hjelm paa Møen 1886—89, hvorfra han paa grund af nervesvækkelse tog sin afsked. Flyttede til Aarhus og senere til Stilling. Se tillæg fra 1935 side 34.

Børn:

A Aksel Frederik Andersen.

B Rosalia Petrea Andersen.

C Frida Henrikka Kirstine Andersen.



Mathilda og Aksel Andersen, Aarhus

A Aksel Frederik Andersen, f. 26. juli 1884 i Vestermarie sogn, Bornholm, død 3. okt. 1957 i Aarhus, gift 26. okt. 1906 med Mathilda Nielson, f. 21. september 1882 i Mal-møhus län, Sverige.

A. F. A. lærte møleri i Røde Mølle ved Skanderborg, var derefter paa Aalsø, og rejste senere paa sit haandværk i Tyskland og Sverige. Var en tid ved Toldbomølle i København, derefter i Korsør og sidst ved Aarhus dampmølle — senere kaldet Aarhus oliemølle.

Børn:

- 1 Anna Christina Andersen, f. 24. september 1906, modist i Aarhus.
- 2 Gunhilda Mathilda Andersen, f. 3. marts 1909, gift 5. juni 1935 med chauffør Henry Ejgil Jørgensen, f. 31. maj 1905 i Aarhus, søn af postbud Jørgen Jørgensen.

Børn:

- 2a Preben Axel Jørgensen, f. 26. juni 1943.
- 3 Alice Viola Andersen, f. i Aarhus 8. marts 1921, gift 29. marts 1945 med musiker Arly Håkon Jensen, f. i Aarslev 22. april 1917, søn af brugsuddeler Jensen, Karlby. Alice V. A. er uddannet danselærerinde.

Børn:

- 3a Anna-Lise Jensen, f. 3. juli 1947.
 - 3b Tove Jensen, f. 3. juni 1951.
- B Rosalia Petrea Andersen, f. i Hjelm skole, Møen, 17. december 1885, gift 29. september 1909 med agent Carl Frederik Rasmussen, f. i Alling 4. december 1883, død i Horsens 6. januar 1955.

Børn:

- 1 Yelva Johanne Henrikke Rasmussen.
 - 2 Gunnar Rasmussen.
 - 3 Martha Kirstine Rasmussen.
 - 4 Betty Gerda Rasmussen.
- 1 Yelva Johanne Henrikke Rasmussen, f. i Horsens, 20. december 1909, gift 12. april 1941 med fabriksarbejder Jørgen William Hansen, f. i Horsens 27. april 1895, søn af fisker Laust P. Hansen og hustru. Bopæl Adelgade 7, Horsens.



Rosalie og C. F. Rasmussen, Horsens

Børn:

- 1a Karl-Johan Hansen, f. 6. maj 1932, gift 29. september 1956 med Birthe Hansen af Horsens. K.-J. H. uddannet mekaniker. Indeh. af »Calles Turistfart« i Horsens. B. H. uddannet fotograf.

Børn:

- 1a1 Marianne Hansen, f. 28. februar 1955.
- 2 Gunnar Rasmussen, f. 17. september 1911 i Horsens, gift 24. marts 1942 med Astrid Christensen, f. i Hansted 7. januar 1912, datter af Peter Christensen, Hansted.
Gunnar Rasmussen er chauffør i »Esso«.

Børn:

- 2a Grethe Rasmussen.
- 2b Poul Erik Rasmussen, f. 24. marts 1941.
- 2c Finn Rasmussen, f. 7. maj 1944.
- 2a Grethe Rasmussen, f. 25. januar 1935, gift med Poul Møller Nielsen, f. i Horsens 3. februar 1935, søn af maskinarb. Møller Nielsen. P. M. N. er radiotekniker. Bor i Horsens.
- 3 Martha Kirstine Rasmussen, f. 22. december 1915, ugift. Uddannet vaskeriassistent ved Horsens kommunehospital.
- 4 Betty Gerda Rasmussen, f. 22. februar 1923, gift med værktøjsmager Peder Steffen Pedersen, Aabyhøj.
- Børn:**
- 4a Steen Pedersen, f. 30. oktober 1947.
- 4b Gorm Pedersen, f. 24. august 1955.

- C Frida Henrikka Kirstine Andersen, f. 24. maj 1889 i Aarhus, gift 5. marts 1908 med mejerist Søren Laurids Rasmussen, f. i Grejsdalen 22. februar 1883, søn af haandværker



Laurits Rasmussen



Frida Rasmussen, f. Andersen

G. A. Juul Rasmussen, død i Fruering 27. juni 1941 som statshusmand. Hans enke bor i Stilling, villa »Solbakken«.

Om S. L. Rasmussen skrev „Aarhus Amtstidende“ ved hans død. „S. L. R.s store kærlighed var til den jord, det blev hans lod at dyrke; han elskede sine gode, røde køer, sine smukke norske heste og alt det levende, der findes i et bondehjem. Han var midtpunktet i sit hjem, for sin hustru og den store børneflokk, der nu har de allerbedste minder om dens mand og fader. —

Ogsaa det offentlige lagde beslag paa ham, og han var regnskabsfører i Stilling brugsforening, kasserer i hesteavlsforeningen, formand for hesteforsikringen m. m., men hans store kærlighed var og blev kærligheden til de tusind smaa hjem omkring i vort land, og derfor har ogsaa husmandssagen mistet en god ven og trofast talsmand i Søren L. Rasmussen, Fruering“.

Børn:

- 1 Gustav Adolf Juul Rasmussen.
- 2 Hans Henrik Rasmussen, f. september 1909, død som spæd.
- 3 Randi Henrikka Rasmussen.
- 4 Ulla Margrethe Rasmussen, f. 23. marts 1912, død 10. maj 1923.
- 5 Alma Kristine Rasmussen, f. 14. sept. 1914, død 22. sept. 1916.
- 6 Anna Margrethe Rasmussen.
- 7 Hans Henrik Rasmussen.
- 8 Otto Juul Rasmussen.
- 9 Henrik Christian Rasmussen.
- 10 Ulla Kirstine Rasmussen.
- 11 Alma Margrethe Rasmussen.
- 12 Dina Erika Rasmussen.

1 Gustav Adolf Juul Rasmussen, f. i Marslev 27. marts 1908. Ugift. Vognmand i Stilling.

3 Randi Henrikka Rasmussen, f. i Taarup paa Fyn 1. dec. 1910, gift 10. sept. 1934 med proprietær Anton R. Bak, f. 15. februar 1907, søn af husmand, senere gaardejer Hans P. Hansen, Geraa.

Randi og Anton Bak har haft Timsgaarden i Mou, Ny-Mølholt ved Hals, Bakgaarden i Asaa, Øster-Gingsholm ved Dronninglund og er nu ejere af Riisgaard og Vaar møllegaard ved Sebbesund.

A. Bak var formand for Venstres ungdom og vælgerforening i Bælumkredsen, medlem af Dronninglund sogneraad og i bestyrelsen for en del kulturelle og landbrugsfaglige foreninger.

Børn:

3a Hans Henrik Bak, f. 24. august 1937, landmand, mellemskoleeksamen, udvidet landbrugsskoleophold med ko- og svinekontrol-eksamen, nu bestyrer af Riisgaard.

3b Frida Marie Bak, f. 3. juni 1940. Præliminæreksamen, student 1959.

6 Anna Margrethe Rasmussen, f. 9. marts 1915 i Stilling, gift 29. oktober 1935 med landmand Ejner Laursen, Fruering. Overtog ejendommen i Fruering efter Annas far.

Børn:

- 6a Solveig Viola Laursen.
- 6b Margit Laursen.
- 6c Ingrid Laursen, f. 17. januar 1940.
- 6d Linda Laursen, f. 23. august 1944.
- 6e Yrsa Gerda Laursen, f. 4. august 1946.
- 6f Søren Kristian Laurids Laursen, f. 13. juli 1952.

- 6a Solveig Viola Laursen, f. 26. januar 1936 i Taaning, gift 14. juli 1956 med murer svend Arne Appeldorf Hansen, f. 20. marts 1934, søn af landmand Johs. Hansen, Gyldenholm mark ved Slagelse. Bopæl: Lundforlund pr. Slagelse.

Børn:

- 6a1 Per Appeldorf Hansen, f. 19. september 1956.

- 6b Margit Laursen, f. 21. september 1937 i Baastrup ved Hylke, gift 5. maj 1956 med bagersvend Preben Smidt-Laursen, f. 20. maj 1936 i Stjør pr. Skovby, søn af arbejdsmand Henry Laursen, Stjør. Bopæl: Stilling.

Børn:

- 6b1 Warny Smidt-Laursen, f. 3. juni 1955.
- 6b2 Bent Smidt-Laursen, f. 7. marts 1957.

- 7 Hans Henrik Rasmussen, f. i Stilling 1. september 1917, gift II med Oda Gørrild, f. 3. marts 1925, datter af murermester Anton Madsen, Aarhus.

Hans H. R. var indtil foråret 1956 tømrermester i Aarhus, bor nu Vancouver, Canada. Var gift I med Louise Madsen af Skive.

Børn af I ægteskab:

- 7a Kurt Rasmussen, f. 20. april 1940.

Børn i II ægteskab:

- 7b Merete Rasmussen, f. 24. februar 1944.
- 7c Anette Rasmussen, f. 14. august 1947.
- 7d Hans Henrik Rasmussen, f. 28. april 1953.
- 7e Søren Rasmussen, f. 4. juli 1954.

- 8 Otto Juul Rasmussen, f. i Stilling 17. januar 1919, gift I 5. oktober 1941 med Eva Angress, f. 15. oktober 1919 i Breslau, datter af fabrikant Angress. Gift II 14. juni 1955 med Edith Elisabeth Bickel, f. 22. november 1922, datter af professor ved Teknisk højskole i Zürich, Hans Erik Bickel og hustru, arkitekt Ella B., f. i Budapest.

Eva Angress studerede ved Prag universitet, men maatte (som jødinde) flygte til Danmark.

O. J. Rasmussen er landmand, men maatte under krigen rejse til Sverige for Evas skyld.

Han kom her ind i den danske brigade og vendte med den tilbage 1945. Efter endt tjeneste købte han ejendommen Vedskovlund i Gern, hvorfra han i 1949 brød op og rejste til Israel, hvor Eva havde sine forældre, og hvor der lod til at være god brug for en dansk landmand.

Det gik imidlertid ikke for ham at tilpasse sig forholdene, og i 1951 blev han og Eva enige om at skilles. Hun blev i Israel med 2 børn, og han rejste hjem med det ældste barn. 1952 bosatte han sig i Sverige, hvor han atter, i 1954, kunne købe landejendom, „Risängen“ i Norsholm. Det skulle imidlertid tage 4 aar, før alle papirer var kommet igennem de forskellige instanser, saa han kunne gifte sig igen.

Børn i I ægteskab:

- 8a Meta Juul Rasmussen, f. 8. februar 1943.
- 8b Karla Juul Rasmussen, f. 8. februar 1944.
- 8c Birgit Cecilia Juul Rasmussen, f. 13. marts 1946.

Børn i II ægteskab:

- 8d Helene Margarete Juul Rasmussen, f. 8. august 1952.
- 8e Vreni Erika Juul Rasmussen, f. 12. februar 1954.
- 8f Niels Peter Juul Rasmussen, f. 18. maj 1956.
- 8g Jens Arvid Juul Rasmussen, f. 16. maj 1957.

- 9 Henrik Kristian Rasmussen, f. i Stilling 7. april 1922, gift 20. maj 1950 med Else Kirsten Jørgensen, f. i København. Løjtnant.

Børn:

- 9a Elsa Rasmussen, f. 10. december 1948.
- 9b Lasse Rasmussen, f. 2. august 1952.

- 10 Ulla Kirstine Rasmussen, f. 28. december 1924 i Stilling, gift med Børge Jacobsen, f. 1. januar 1925. Ansat i F.D.B., Nykøbing F.

Børn:

- 10a Lilian Irene Jacobsen, f. 9. februar 1945.
- 10b Rune Jacobsen, f. 10. april 1950.

- 11 Alma Margrethe Rasmussen, f. i Fruering 12. april 1929, gift 28. juli 1956 med Jørgen Erik Christiansen, f. 25. august 1925, søn af murer N. P. Christiansen og hustru, Gundslev, Falster. J. E. C. er overpostassistent. Bopæl: Holte. A. M. C. var tidligere gift Pedersen.

Børn:

- 11a Stig Pedersen, f. 1. januar 1950.
- 11b Valle Gustav Pedersen, f. 4. juli 1951.
- 11c Marianne Birgitte Christiansen, f. 25. august 1957.

- 12 Dina Erika Rasmussen, f. 22. april 1931 i Fruering, gift 7. september 1952 med chauffør Arne Pedersen, f. 4. april 1929 i Silkeborg, søn af vognmand Peder Chr. Pedersen og hustru Hedvig Karen J. Bopæl: Nylandsvej 91, Silkeborg.

Børn:

- 12a Winnie Pedersen, f. 24. januar 1953.
- 12b Steen Pedersen, f. 3. juli 1954.
- 12c Leif Pedersen, f. 3. juli 1954.

- IV Petrea Henriksen, f. i Stilling 10. oktober 1863, død 17. marts 1909, gift 15. april 1885 med blikkenslagermester Laurits Christian Lohmann, f. i Varde 13. august 1862, død 19. marts 1950, søn af kobbersmedemester Frederik Peter Ditlev Lohmann og hustru Charlotte Amalie, f. Hansen.

L. C. Lohmann overtog 1887 hus og forretning, Jessensgade 12, Horsens. I anledning af forretningsjubilæum skriver „Horsens Følgeblad“ bl. a.: Lohmann er kendt som en usædvanlig dygtig haandværker og nyder i sjælden grad sine standsfællers agtelse. —



Blikkenslagermester L. C. Lohmann m. familie,
Horsens

Var medstifter af og fra 1914—32 i bestyrelsen for foreningen: »Centralforeningen for blikkenslagere og kobbersmede i Jylland«. Medstifter af den lokale forening, hvis formand han var i over 30 aar; var fra 1890 medstifter af og medlem af »Odd-Fellow logen, Horsia«. Sidst dens æresmedlem og var tillige storrepræsentant inden for ordenen.

Min mor, Petrea, den næst yngste af Martha Munchs og Henrik Sørensens 5 pigebørn, født den 10. oktober 1863, havde, som hun sagde, haft tyskere til barnepiger, da de i længere tid havde indkvartering under krigen 1864.

Børnene i Anneksgaarden blev vel oplærte. Hjemme maatte de gaa med i al slags arbejde — ude som inde — mor skal bl. a. have været en dygtig kusk og dygtig i sin skole. Hvad der blev lært, blev lært til gavns, og saadan var det ogsaa, naar mor ville lære os børn noget. — Der var ikke megen udsigt til frihed den dag, mor — da jeg var lille skolepige — ville høre mig i lek-

tierne. For der maatte arbejdes, før man kunne bibelhistorie, lærebog eller salmevers, som mor kunne det.

Min bedstemor ville, at hendes børn skulle have en alsidig uddannelse, saa de kom paa husholdningskursus og lærte at sy baade linned- og skræddersyning samt finere haandarbejder. Ud kom børnene for at lære og se sig om. Sommeren 1884 var min mor f. eks. i Viborg og traf der min far. 1885 bosatte de sig i Horsens, hvor far havde faaet arbejde som blikkenslagersvend, og da fars mester i 1887 ville afhænde sin forretning, købte far den. — Der i Jessensgade 12 blev da hjemmet, hvor vi 5 børn voksede op, og hvor far i 56 aar havde værksted og forretning. I 1887 var det den eneste forretning i gaden og huset med sin smukke facade en pryd; efter to ombygninger og udvidelser fik forretning og facade i 1906 sit nuværende udseende.

At arbejde denne forretning op til at blive en af byens anseligste i sin art blev da fars og mors livsgerning. Der maatte tages haardt fat af dem begge, af mor i butikken, der holdtes aaben fra kl. 7,30 til 10 aften, og af far paa værkstedet, hvor tit hammerslagene lød henad midnat, og mor kunne tage et nap med, naar alt i forhuset endelig blev stille. Det var i petroleumslampernes „guldalder“, og det var i tusindvis af lampeglas og kupler, der maatte gennem mors hænder aaret rundt. I efteraarstiden „væltede“ den ene store kasse efter den anden ind ad gadedøren med bl. a. lampedele og glas, og da havde ethvert af husets medlemmer fra den ældste til den mindste purk sit arbejde at udføre, og da kunne det ske, at gulve og trapper fra kælder til tag blev fyldt med halm og udpakningspapir. Det var dage, hvor ogsaa vi børns mod og udholdenhed fik lov at staa sin prøve. Man maatte gaa i seng, naar man blev gnaven og træt, men festligt var det at holde ud til aftenkaffen og maaske som den første faa alle de nye hængelamper at se

og være med til at sætte dem sammen. Der var hvert aar overraskelser og nyheder. Der var dejlige kobber- og malmvarer „helt nede“ fra Gotha, og tænk, at de i Østrig havde sat fars navn og adresse paa hvert eneste lampeglas. Det var vel nok spændende!! Og hvor jeg husker mors glæde, naar hun skulle vise herlighederne frem i sine smukt pyntede vinduer. Hvor længe kunne mon folk modstaa? Tit kun en dag eller to.

Mor var noget af et handelstalent, og ikke mindst landboerne blev trofaste kunder, saa omsætningen steg aar efter aar, alt imens far gennem sit samvittighedsfulde og dygtige arbejde paa værksted og nybygninger blev en anerkendt mester.

Mor havde jo foruden hus og forretning ogsaa os 5 børn at sørge for; desuden havde vi to lærlinge, der fik baade kost og logi.

Men mor havde — som sin mor og mormor — virkelysten og energien, ligesom hun fik god brug for sin alsidige uddannelse. Ved flid, dygtighed og nøjsomhed bidrog baade far og mor til, at det blev en økonomisk opgangstid for hjemmet. De første 12 aar levede vi under smaa forhold, da 1. sal maatte lejes ud. Det blev derfor een af familiens mærkedage, da der blev raad til selv at bebo hele huset, en anden kom, da forte-pianoet rykkede ind. Mor holdt saa meget af musik og sang, og det var hende en stor glæde, naar hun kunne faa os til at synge og spille om aftenen, saa gjorde det ikke noget, om der var endnu en stabel tøj, der maatte sys inden sengetid. Efterpaa var der saa ogsaa god jordbund for en samtale om gamle dage eller for udklækning af fremtidsplaner. — Om dagen blev der naturligvis ikke tid til megen snak, men tit kom der som et svar eller som en irettesættelse et fyndord eller ordsprog, der paa grund af sin knaphed indeholdt saa meget mere at arbejde med. „Hellere slides op end ruste op“ var mere end tomme ord, blev vi snart klar over. „Hellere lide uret end gøre uret“ var gode ord til orientering i en søskendeflok og under andre livsforhold. Der var aldrig lang parlementering eller noget vægelsind. „Man skal ikke opsætte til i morgen, hvad man kan gøre i dag« og »Man kan, hvad man vil« og »Man maa vide, hvad man vil“ var ord, der tit lød derhjemme. Mor var selvironisk indstillet og afskyede alt uægte. „Nu vil du nok gøre dig interessant“, kunne hun sige paa sin djærve maade, saa man nødtes til at ransage sig selv.

Baade far og mor afskyede sladder, jeg mindes ikke at have hørt dem tale nedsettende om noget menneske, men har derimod hørt dem fremdrage undskyldende momenter, noget, som man først, naar man kom ud i livet, har lært at værdsætte. Vovede man sig frem med ord om andres svagheder og fejl, blev man blot afvist med: „Ja, naar vognen hælder, vil alle gerne skyde paa“. Saa var det selvsagt flovt at fortsætte.

Mor bevarede trods dagens slid og store krav et friskt og modtageligt sind og havde stor evne til at delagtiggøre andre i sine indtryk og oplevelser. Det var som et pust fra en anden verden, naar mor kom hjem efter en lille rejse (hvad naturligvis hørte til sjældenhederne), for hun fortalte levende og interessant om alt, hvad hun oplevede.

Engang — syntes jeg — blev det jul nogle søndage før end i almanakken. Det var mor, der bragte julen med. Hun kom hjem fra kirken og havde »oplevet« salmen, »Blomstre som en rosengård«. Saa maatte jeg synge og spille den for hende endnu en gang.

Min mor døde i sin bedste alder, kun 45 aar gammel, af en svulst paa hjernen. Mor blev forskaanet for svære lidelser og gled paa grund af svækket hukommelse langsomt ud af sit virkefelt. En god, flittig og opofrende mor.

U. T.

„Man kan, hvad man vil“, sagde min bedstefar altid til os børnebørn, naar vi syntes, at en eller anden opgave oversteg vore kræfter.

Gennem sit liv viste han os, at man kan meget, naar man vil. — Bedstefader kom til Horsens som blikkenslagervend med intet andet end et par bare næver og en kasse bøger, men det lykkedes ham i aarenes løb ved bedstemoders støtte at oparbejde en solid forretning, og det, der gik ud fra Lohmanns værksted, det holdt, hvad enten det drejede sig om reparationsarbejde eller om nye ting.

Bedstefader var af den gamle haandværkertype og ønskede ikke at gøre skridtet med over i maskinalderen, vel sagtens fordi han syntes, at han var blevet for gammel til det, men ogsaa — tror jeg — fordi han mente, at noget af haandværkerens glæde ved at skabe en ting derved ville gaa tabt. — Jeg har mange gange som dreng staaet og set paa, hvordan han formede sit materiale i hænderne, blot ved hjælp af sit — som vi syntes — meget primitive værktøj, alt imens han snart saa vurderende paa sit arbejde og snart med et blink i øjet kom med en bemærkning til tilskueren. Mange kønne brugsting er udgaaet fra hans værksted, men af alt, hvad han har lavet — i hvert fald af det jeg har kendskab til — synes jeg, at daabskanden i Glud kirke er hans mesterstykke.

Fra sin ungdom af var bedstefar liberal, d. v. s. han stemte paa partiet Venstre, og naar vi børnebørn som unge mennesker med begyndende politisk interesse foreholdt ham, at Venstre nu først og fremmest var blevet et parti for landmænd og ikke for haandværkere, sagde han altid: „Man svigter da ikke sit parti“.

Om det var netop det, der kendetegnede bedstefader — han svigtede ikke. — Han „pylrede“ ikke om os børnebørn, og han blandede sig ikke i, hvad vi foretog os, heller ikke da min søster og jeg boede hos ham, mens vi gik i gymnasiet. Men af og til fortalte en bemærkning os, at han fulgte med i, hvad der foregik, og vi mærkede, at han stod bag os, velvilligt iagttagende, men absolut ikke uden kritik.

Bedstefader læste meget, baade aviser, tidsskrifter og bøger, og han var levende interesseret i mange forhold. Naar han var færdig paa værkstedet og havde vasket sig og havde spist, kunne man finde ham i stuen for enden af bordet med det røde plystæppe, og her sad han næsten hver aften og læste til over midnat.

Kun een aften om ugen var han ikke hjemme; det var hans logeaften. — Bedstefader var medlem af Odd-fellow og lagde aarene igennem et stort arbejde her. — Spurgte man ham, hvad hans arbejde gik ud paa, fik man svaret: „Det maa jeg ikke fortælle, saadan siger logens love“, men at han ogsaa her var af dem, man regnede med, og af dem, der ikke svigtede, forstod vi, da vi hørte, at han var blevet æresmedlem, og ligeledes da vi senere ved hans død hørte, at en logebroder havde udtalt:

„Din gerning gik — som plovens fure — dybt og frugtbringende gennem vort logeliv og vil blive mindet til sene tider“.

O. T.

Børn:

- A Dagmar Charlotte Lohmann.
- B Ulla Josephine Caroline Lohmann, f. 10. okt. 1887, død s. spæd.
- C Ulla Margrethe Josephine Caroline Lohmann.
- D Anna Lohmann.
- E Agnes Sophie Marie Lohmann.
- F Victor Frederik Christian Lohmann.

A Dagmar Charlotte Lohmann, f. i Horsens 30. september 1885, gift 5. august 1907 med skoleforstander og forfatter K r i-



Skoleforstander Kristjan Jensen, og hustru Dagmar, f. Lohmann

stjan Jensen, f. i Merring 28. marts 1868, død i Herlev april 1948, søn af husmand Rasmus Jensen og hustru Ane, f. Christensen.

Kristjan Jensen var nogle aar ved landbrug og mølleri. Elev paa Vestbirk og Askov højskoler, gennemgik Statens aarskursus i gymnastik og en række af statens sløjdlærerkursus. Lærer paa Elbæk højskole 1896-1906. Forstander for børne- og ungdomsskolen i Elbæk 1906—1929. Var konsulent i gymnastik for Horsens og omegns skytteforeninger 1893—1901. Lærer ved gymnastikkursus 1901—1915. Angaaende Kr. J.s lærergerning se A. Ankerstrøm: „Friskolen gennem 100 aar“. Angaaende Kr. J.s forfatterskab se Caj M. Woel: Dansk forfatterleksikon. Kr. J. var fast paa finansloven fra 1920. Efter endt skolegerning bosatte han sig i Herlev.

Dagmar C. Lohmann Jensen har præliminæreksamen og var friskolelærerinde i Elbæk og Solbjerg.

Fra 1907—29 sin mands medarbejder ved Fri- og ungdomsskolen i Elbæk, hvor hun ogsaa bestred forskellige tillidshverv, som medlem af værgeraad og menighedsraad og formand for Dansk Kvindesamfund.

Børn:

- 1 Henning Jensen.
- 2 Troels Jensen.

- 1 Henning Jensen, f. 11. maj 1908 i Elbæk, gift 16. oktober 1949 med Karen Margrethe Larsen, f. 26. august 1909, datter af redaktionssekretær ved Fyns Tidende, Karl J. Larsen og hustru Boline, f. Hansen.

H. J. er student fra Horsens statsskole 1927, cand. jur. 1936. Ansat i Finansministeriet, Skattedepartementet samme aar; fra 1955 kontorchef. 1956 R. af Dbg.

Karen M. L. har lærereksamen fra Odense seminarium 1931, student 1934. Studieophold ved Woodbrooke College 1934—35. Filosofikum 1936. Lærerhøjskolens kursus i svensk 1949. Fra 1936 ansat ved Bellahøj skole, København. Nu overlærer ved samme.

- 2 Troels Jensen, f. 4. november 1914 i Elbæk, Gangsted sogn, gift 29. maj 1945 med Alice Ferslev, f. 17. april 1925 i København, datter af skotøjshandler Oluf Ferslev og hustru Alvilda,

f. Bengtson. T. J. har præliminæreksamen og handelsuddannelse. Radioforretning i Haarby paa Fyn.

Børn:

2a Lis Ferslev Jensen, f. 6. september 1945.

2b Kirsten Ferslev Jensen, f. 14. januar 1947.

2c Jørgen Ferslev Jensen, f. 7. februar 1948.

2d Helle Ferslev Jensen, f. 15. juni 1949.

C Ulla Margrethe Josephine Caroline Lohmann, født i Horsens 6. juni 1889, gift 8. august 1913 med styrmand Karl Frederik Wilhelm Thorn, født 30. august 1885 i Onsbjerg, Samsø, død i Dagnæs 25. februar 1956. Søn af skibsfører, senere lodsformand i Horsens, Anker R. Thorn og hustru Mette Kirstine, født Nielsen, fra Them sogn.

K. F. W. T. tog præliminæreksamen 1900, styrmands- og skibsfører-eksamen 1906—1907. Reservelejtant i søofficerskorpset 1908—09. Styrmand D.F.D.S. 1909—16, lods paa Hjarnø i Horsens fjord 1916—44, fra 1944—54 lodsformand i Horsens. »Medaljen for druknendes redning« af 1908. R. af Dbg. Ved hans død skrev »Dansk lodsforenings blad«: I hans vennekreds beredte dette budskab os dyb sorg, fordi han var et skattet medlem af vor forening, hvor hans taktsomme ord gerne høretes, og vi vil savne vor ældste og udmærkede kammerat — Vi erindrer ham med agtelse for hans saglige indlæg i en debat, der aftvang alle respekt. — Om bord erindres han som den knappe, men stabile lods, man ubetinget kunne stole paa«.

Ulla M. J. C. T. tog lærerindeeksamen 1910. Lærerinde ved Svinninge og Skibby realskole 1910—12. Ved Nakskov kommuneskoler 1912—13. Forberedte senere sine børn til mellemskoleeksamen 1925—33. Vikarierede en kortere periode i Dagnæs skole.

Far var sømand, og han holdt af søen og af søens folk — holdt af dem, som man holder af dem, man kender paa godt og ondt, fordi man forstaar dem — fordi man selv har haft de samme tanker og de samme drømme som de.



Lodsformand C. F. W. Thorn, Horsens



Ulla Thorn, f. Lohmann

Ogsaa min farfar var lods, og for far og hans brødre blev Horsens fjord den naturlige tumleplads. — Her lærte de at ro en baad, som kun de kan det, der har »følt« sig ind til det som drenge, og at haandtere en sejlbaad — en spændende sport, der faar det til at krible i en stor dreng, naar han inderst inde godt ved, at han egentlig fører for meget sejl, og at det kun afhænger af hans dygtighed og — lidt held, om han klarer den uden at sejle baaden halvfuld af vand.

Mange af den slags drenge gaar til søs, og det gjorde far ogsaa — men først efter at have taget en præliminæreksamen — det var farfar, der holdt paa det, for saa ville det senere blive lettere at klare styrmandseksamen.

Sine første ture til søs havde far med smaa sejlskibe, der om foraaet gik til Spanien efter salt, derefter til Labradorkysten, hvor saltet lossedes, og saa tilbage til Spanien eller Italien med klipfisk. — Det var tit haarde ture tværs over Nordatlanten ved efteraars-jævndøgn, naar køjetøj og gangtøj og i det hele taget alt indenbords drev af saltvand. Naar far fortalte beretninger fra den tid, var der ikke noget rosenrødt skær over sømandslivet — men i undertonen laa dog stadig det, at han trods alt holdt af det; for der blev sejlet.

Senere kom andre hyrer som letmatros og matros, og i 1906 havde far sparet saa mange penge sammen, at han kunne gaa i land og tage styrmandseksamen.

Efter at denne var overstaaet sejlede far med D.F.D.S.'s baade som styrmand og fik saa i 1916 stilling som lods paa øen Hjarnø i Horsens fjord. Her var en mulighed for at være noget mere hjemme hos kone og børn, for — som far af og til sagde det — »naar en sømand er ude, længes han hjem, og naar han er hjemme, længes han ud« — men her var altsaa et arbejde, hvor der stadig var kontakt med søen og dens folk, og det arbejde kunne udøves fra hjemmet.

Sejlskibenes tid var ved at være forbi, det var mest dampere og senere motorskibe, der skulle føres ud og ind ad Horsens fjord, men endnu i mine drengedage hændte det, at der kom sejlskibe, og saa forsøgte far at faa min bror og mig til at se det storslaaede og betagende ved disse skibe fra en nu helt svunden tid. — Og den anden lods og far var ikke de samme, naar de gik ud til et sejlskib, som naar de gik ud til en almindelig damper. Der var en anden klang i stemmen, et blink i øjet, som fortalte, at de glædede sig som drenge til at forny bekendtskabet med deres ungdomstids kærlighed — sejlskibet.

Far var i det daglige ikke af de meget talende, helst lod han andre snakke og fandt kun i ny og næ anledning til at komme med en bemærkning. — Men naar fars brødre og søstre med familie kom paa besøg, og far og mor drøftede fælles ungdomsminder med gæsterne eller diskuterede tidens forskellige spørgsmaal, saa var far saa ivrigt med i samtalen som nogen, og jeg tror ikke, at man ret ofte skiltes, uden at far først havde opfordret mor til at spille til sange af forskellig slags — lige fra de mere lystige shanties (en slags sømandssange) til en stille og rolig aftensang.

Sine sidste aar tilbragte far som lodsformand i Horsens, hvor han døde ikke ret lang tid efter, at han havde taget sin afsked fra lodsvæsenet — efter 38 aars tjeneste her.

O. T.

Børn:

- 1 Oluf Thorn
- 2 Agnes Thorn
- 3 Svend Thorn.

- 1 Oluf Thorn, født i København 23. maj 1914, gift 2. juli 1939 med Tina Lund, født 25. september 1911, datter af skræddermester Lund, Maarslet.

O. T. har studentereksamen 1932, lærereksamen fra K.F.U.M.s seminarium i København 1936, aarskursus i historie 1944 og i engelsk 1950, faglærer-eksamen i tysk 1948. Lærer i Glud, Lindved og Østrup skoler 1936—46, er nu viceinspektør ved Vinderup realskole.

T. T. har eksamen fra Københavns forskolelærerindeseminarium 1934. Supplerende kursus 1937. Lærerinde i Glud og Aalstrup skoler 1936—39. Fra 1946 lærerinde ved Vinderup realskole, nu overlærer ved samme skole.

Børn:

- 1a Niels-Erik Thorn, f. 1. april 1941, præliminæreksamen 1957, nu gymnasieelev.
- 1b Karsten Thorn, f. 28. februar 1945.
- 1c Ulla Thorn, f. 25. maj 1951.

- 2 Agnes Thorn, f. i København 2. juni 1916, gift 19. juli 1945 med Emil Øye, f. i Holstebro 24. januar 1919, søn af sadelmagermester Knud Nielsen, f. i Øye, Idum sogn.

Agnes Thorn tog studentereksamen 1934, lærerindeksamen fra Zahles seminarium 1938, faglærerereksamen i engelsk 1944. Lærerinde i Kolding 1938, fra april 1940 i Frederikshavn, nu overlærer samme sted.

Emil Øye har realeksamen og lærereksamen fra Nr. Nissum seminarium, nu overlærer i Frederikshavn.

Børn:

- 2a Gunvor Øye, f. 7. februar 1947.
- 2b Stig Øye, f. 6. juli 1949.

- 3 Svend Thorn, f. paa Hjarnø 19. februar 1918, gift 23. juli 1940 med Maria K. Rasmussen, f. 2. marts 1918, datter af amtsvejassistent Rasmussen, Horsens.

Svend Thorn har svendebrev som tømrer 1938, bygmestereksamen 1936, ingeniør i bygningsteknik 1939. Fra 1. maj 1939 ansat som ingeniør i Statens vandbygningsvæsen. Under Esbjerg distrikt 1939—42, Løgstør 1942—43, i Direktoratet i København 1943—1954 som tilsynsførende ingeniør ved inddæmningsarbejdet i Kalvebodstrand. 1954—55 i Thyborøn. Fra april 1955 ledende ingeniør af Kystkontoret i Agger.

Maria Thorn er uddannet damefrisørinde.

Børn:

- 3a Karl-Anker Thorn, f. 23. januar 1944.
- 3b Gerda Thorn, f. 7. december 1946.

- D Anna Lohmann, f. 21. januar 1891. Ugift.

Anna Lohmann overtog efter sin mors død 1909 arbejdet i hjem og forretning. Er ejer af ejendommen, Jes-sensgade 12, Horsens.

- E Agnes Sophie Marie Lohmann, f. 10. januar 1892, død 4. juli 1908.



Agnes Lohmann, Horsens

Agnes Lohmann blev saaledes kun 16 aar gammel, men var al den tid, hun levede, familiens solstraale: livlig, glad og tilfreds trods 4 aars sygdom og træthed. I barnlig tro og tillid kunne hun sige os alle farvel. U. T.

F Victor Frederik Christian Lohmann, f. i Horsens 17. december 1893, gift i Clinton, Iowa, den 16. september 1916 med Olga Camilla Torp, f. i Oslo 5. juli 1898.

V. F. C. L. uddannedes til svend hos sin far. Rejste »paa sit haandværk« og for at se sig om til U.S.A. 1912. Drog frem og tilbage »over dammen« nogle gange, før han i 1916 nedsatte sig i Clinton, Iowa. Fra 1918 boede han i Waukegan, Ill., hvor han oparbejdede en god ingeniørforretning med speciale i opvarmning og luftkøling. Bor nu som rentier i St. Petersburg, Florida, om vinteren, om sommeren i Conover, Wisc.

V. L. har været et virksomt medlem i de svensk-danske sangforeninger i U.S.A. Var i en aarrække formand for foreningen i Waukegan. Og skønt han i de unge aar forlod »mor Danmark« lever »hun« endnu stærkt i hans sind og tanke. U. T.

Børn:

- 1 Helen Camilla Lohmann.
- 2 Ruth Elsie Lohmann.

1 Helen Camilla Lohmann, f. 8. juli 1917, gift 5. april 1939 med James N. Davis, f. i Tennessee 10. juli 1904.

J. N. Davis er direktør for Heins stormagasin, Waukegan, Ill.

Børn:

- 1a Marcia Ruth Davis, f. 22. oktober 1941, student 1958.
- 1b Diana Denis Davis, f. 24. januar 1944.

2 Ruth Elsie Lohmann, f. 20. august 1918, gift 6. oktober 1940 med dr. Stephen E. Boden, f. i Cleveland, Ohio, 6. febr. 1906.

S. E. B. var kaptajn-løjtnant i flaaen. Dr. dent., ansat først ved det militære hospital i San Francisco, Calif., nu forflyttet til samme i St. Petersburg, Florida.

Børn:

- 2a Wicky Boden, f. 15. maj 1945 i Washington D. C.
- 2b Stephen Boden, f. 13. december 1946, Waukegan, Ill.
- 2c Sandra Boden, f. 7. april 1948, San Mateo, Calif.

VI Karen Marie Henriksen, f. i Stilling 24. juni 1869, gift i U.S.A. med John Christensen, f. i København, død i Danmark 1929, var kontorassistent i Racine. Karen M. C. bor i »Danish Old People's Home«, Racine. Var paa besøg i Danmark 1900.

Børn:

- A Martha Christensen.
- B Edward Christensen.
- C Herman Christensen.
- D Dagmar Christensen.
- E Ella Christensen.

A Martha Christensen, f. 30. oktober 1893, gift med Gustav Carlson, f. i Sverige. Fhv. teknisk raadgiver. Bor Racine, Wisc., U.S.A.



Karen Marie Christensen, f. Henriksen, Amerika, med børn, svigerbørn og børnebørn

Børn:

- 1 Blanche Carlson.
- 2 Kenneth Carlson, faldt i krigen 1941, 21 aar gammel.
- 3 Gilbert Carlson, f. 1933, apoteker.

- 1 Blanche Carlson, gift med Roy Zimmerman. Farmer og ejer af maskinstation.

Børn:

- 1a Ronald Zimmerman, f. juli 1943.
- 1b Marlene Zimmerman, f. juli 1946.
- 1c Daniel Zimmerman, f. maj 1948.
- 1d Linda Zimmerman, f. juni 1952.
- 1e Peter Zimmerman, f. februar 1954.

- B Edward Christensen, f. 12. februar 1897, død 10. juni 1939, gift med Marie Christensen, der nu bor i Racine, Wisc.

Børn:

- 1 Donald Christensen.
- 2 Roland Christensen.
- 3 John Christensen.



John Christensen, Amerika

- 1 Donald Christensen, maskinpasser, gift med Dolores.
 Børn:
 1a Jeffrey, f. marts 1954.
 1b Schott, f. 1957.
- 2 Roland Christensen, bogtrykker. Gift med Constance.
 Børn:
 2a Shelley Christensen, f. maj 1951.
 2b Randy Christensen, f. april 1953.
- 3 John Christensen, kommunalfunktionær. Gift m. Beverly.
- C Herman Christensen, f. 1901, forsikringsinspektør. Gift med Anna. Bor i Kenosha, Wisc.
 Børn:
 1 Robert Christensen, automobilrepræsentant. Gift med Katherine. Bor i Kenosha, Wisc.
 Børn:
 1a Rex Christensen, f. januar 1948.
 1b En pige, f. februar 1955.
- 2 Joyce Christensen, gift med Daniel Greenwald, værktøjstegner. Bor i Kenosha, Wisc.
 Børn:
 2a Marsha Greenwald, f. november 1947.
 2b Patricia Greenwald, f. december 1949.
- D Dagmar Christensen, f. 11 sept. 1906, gift med Clarence Baggesen, værktøjsmager. Død marts 1957 i Racine, Wisc.
 Børn:
 1 Jerome Baggesen, f. oktober 1927.
 2 Nancy Baggesen, f. 20. september 1932.
 3 Patrick Baggesen, f. 17. marts 1935, gift med Connie.
 4 Karen Baggesen, student, f. 2. februar 1942.
- 1 Jerome Baggesen, automekaniker. Gift med Ann.
 Børn:
 1a David Baggesen, f. 2. december 1956.
- 2 Nancy Baggesen, gift med Bengt Engsted, buschauffør ved rejsebureau, f. 4. marts 1930.
- E Ella Christensen, f. 1909, gift med Roy Madden, maskinist. Bor Milwaukee, Wisc. — Ingen børn.

PEDER MUNCK-GRENEN FRA BERING

- BB Niels Peter Munck, f. i Bering 6. marts 1840, død i Aarhus 18. marts 1918, gift 1867 med Sine Marie Jensen, f. 16. oktober 1845, død i Aarhus 6. januar 1923, datter af gdr. Jens Laursen og hustru Maren, f. Sørensdatter af Edslev.
 N. P. Munck fik, da han skulle giftes, ca. 30. tdr. land af fødegaarden, og der opførtes ny gaard paa jorden beliggende ved nuværende hovedvej 10, ikke langt fra Bering valgmenighedskirke. Jorden, denne har, er skænket af N. P. M., og baade han og Sine Marie hørte til menigheden der.



Jens Magnus Munck



Axel Munck

Børn:

- I Christiane Munck, f. 5. maj 1868, død i maj 1898.
- II Jens Magnus Munck, f. 24. maj 1870, død 1899.
- III Hulfrid Munck.
- IV Inga Munck.
- V Erik Munck, f. 7. maj 1877, død i maj 1895.
- VI Kristian Munck.
- VII Martin Munck, f. 20. marts 1881, død 1882.
- VIII Martha Munck.
- IX Albert Munck, f. 24. november 1886, død i juni 1892.
- X Svend Munck.
- XI Axel Munck, f. 27. december 1892, udvandret til Amerika 1909. Ugift. Død.

- III Hulfrid Munck
f. 24. august 1872,
død 1931, gift i
Amerika 1903 med
konstruktør Jean
Christer
Hjortsberg, f.
14. maj 1874 i Bro-
by, Sverige, søn af
lensveterinär
Hjortsberg.



Konstruktør J. C. Hjortsberg, Amerika, og hustru
Hulfrid, f. Munck

Børn:

- A Eva Elisabeth
Hjortsberg.



Lærer Jens Jensen, Stenlille, og hustru Inga, f. Munck

B Helga Marie Jugenia Hjortsberg, f. 23. september 1906.

C Alice Margrethe Hjortsberg, f. 5. sept. 1909.

A Eva Elisabeth Hjortsberg, f. i Clinton, Iowa, 5. juni 1904, gift med Luis Carl Ludvig, f. 27. april 1902.

Børn:

1 Carl Jugene Ludvig, f. 19. januar 1924.

IV Inga Munck, f. 8. januar 1875, død 2. december 1923, gift april 1898 med lærer

Jens Jensen, Stenlille pr. Stenløse, født 7. januar 1872, død 18. november 1918, søn af Møller Michel Jensen og hustru, Maren f. Hansen, Jebjerg i Salling. Jens Jensen dimit. fra Silkeborg seminarium.

Børn:

A Vagn Munck Jensen, f. 24. august 1899, død 1903.

B Aage Munck Jensen.

C Elisabeth Munck Jensen.

D Arne Munck Jensen.

B Aage Munck Jensen, f. 6. juni 1901 i Kolind, gift 13. juli 1925 med Erna Amly Christensen, f. 27. marts 1902 i Skanderborg, datter af lokomotivfører A. C. Christensen og hustru, Marie, f. Skriver. Aage Munck Jensen er trafikkontrollør i Aarhus.

Børn:

1 Else-Marie Munck Jensen.

2 Jens-Erik Munck Jensen.

1 Else-Marie Munck Jensen, f. i Aarhus, Vor Frue sogn, 8. december 1927, gift 14. juli 1950 med revisor Erik Hansen, f. 4. juni 1924, søn af søkaptajn Hansen, Allinge. Else-Marie Munck Jensen har realeksamen og kontoruddannelse.

Børn:

1a Lone Munck Hansen, f. 19. januar 1952.

1b Stig Munck Hansen, f. 17. november 1954.

2 Jens-Erik Munck Jensen, f. 9. januar 1935, gift 21. december 1957 med Ulla Wiinblad Burmeister, f. 27. maj 1936. Datter af musiker i Aarhus by-orkester, Egon Wiinblad Burmeister og hustru, f. Sproegel. Jens-Erik M. J. har svendebrev som maskinist og uddanner sig til ingeniør.

C Elisabeth Munck Jensen, f. i Stenlille 23. august 1907,

ugift. Uddannet massøse. Udvandret 1947. Har klinik i London, Ontario, Canada.

- D Arne Munck Jensen, f. i Stenlille 14. oktober 1909, gift med Norma. Arne Munck Jensen har handelsuddannelse. Udvandret 1931. Nu ostehandler i Simoce, Ontario, Canada.

Børn:

- 1 Eric Munck Jensen.
- 2 Elspeth Munck Jensen.
- 3 Margeret Munck Jensen.

- VI Kristian Munck, f. 14. september 1879 i Bering, død 20. april 1952 i Nidløse, Sjælland, gift 7. juni 1909 med Sigrid Vilhelmina Walter, datter af gdr. Chr. Walter og hustru Karen, f. Friis, Østofte.

Kristian Munck overtog fødegaarden i Bering og var derefter nogle aar forpagter paa Marselisborg. Har senere drevet »Georgdal« og »Vindebygaard« paa Vestlolland. Var fra 1919 cigarfabrikant og grosserer i København. De sidste ca. 10 aar tillige gaardejer i Nidløse ved Dianelund.

Sigrid Vilhelmina Munck bor i Gentofte.

Børn:

- A Walter Munck.
- B Erik Munck.
- C Ole Munck.

- A Walter Munck, f. i Aarhus 21. april 1910, gift 7. juli 1937 med Ruth Adelheid Brehm, f. Nørgaard. Walter Munck blev student 1928, cand. med. 1935, praktiserende læge i Balling fra 1939.

Børn:

- 1 Birte Munck, f. 25. januar 1938.
- 2 Inge Munck, f. 31. august 1940.
- 3 Jens Kristian Munck, f. 14. december 1942.

- B Erik Munck, f. i Vindeby 11. september 1912, gift 22. februar 1940 i København med Jytte, f. Høst. Erik Munck blev student 1930, cand. med. 1938, fra 1946 praktiserende læge i Brenderup, Fyn.

Børn:

- 1 Dorte Munck, f. 31. juli 1944.
- 2 Anders Peter Munck, f. 28. marts 1948.

- C Ole Munck, f. i Gentofte 5. marts 1926, gift 7. juli 1951 med Ilona Charlotte, f. Ragoczy. Ole Munck blev student 1944, cand. med. 1951. Hospitalslæge. Bosat i Gentofte.

Børn:

- 1 Kathrine Karen Isaline Munck, f. 16. januar 1953.
- 2 Charlotte Ilone Munck, f. 13. januar 1955.

- VIII Martha Munck, f. i Bering 15. marts 1883, død i Aarhus 15. oktober 1956, gift 1917 med Ejnar Poul Thiede, f. i København 14. juni 1888, søn af guide i generalstaben Peder Chr. Thiede

og hustru Karen Emilie, f. Haagensen. Ejnar Poul Thiede var kasserer ved D.S.B. i Aarhus og døde 24. april 1950.

Martha og E. P. Thiede var gennem aarene sikre deltagere i slægtens møder, interesserede som de begge var i vore kultur- og folkeminder. Han var den livlige og vennesæle natur med stor sans for livets humoristiske sider, hvilket saa godt kunne forenes med den punktlige og hjælpsomme embedsmandstype, han ogsaa var — Hun tog mere haandfast paa tingene og kunne maaske derfor virke tungere — var kritisk, men ikke mindst selvkritisk og med udpræget sans for det ægte. Alt opstyltet var hende imod, og hun ville derfor ogsaa nødtigt udtale sig om de gamle i Bering af frygt for, at det billede, hun tegnede, skulle blive uægte. Et lykkeligt ægteskab levede hun, og det slog derfor haardt, da hun i 1950 blev alene tilbage.

Den stærke grundtvigske paavirkning, hun havde fra sit hjem, satte dybe spor i hendes sind. — Hun elskede naturen og friluftslivet. — Landmandsdatteren opslugtes aldrig af bylivet. U. T.

Børn:

A Knud Thiede.

B Erik Thiede, f. 19. juli 1920, død 28. september 1925.

A Knud Thiede, f. i Aarhus 30. marts 1918, gift 20. april 1943 med Agnete Løkkegaard, datter af oberst Kr. T. Løkkegaard og hustru Maren, f. Møller, Roskilde. Knud Thiede er cand. jur. 1942, landsretssagfører i Aarhus 1945. Egen forretning siden 1952.

Børn:

1 Kirsten Marianne Thiede, f. 25. januar 1944, død 28. juli 1953.

2 Birte Margrethe Thiede, f. 26. januar 1947.

3 Poul Kristian Thiede, f. 10. april 1955.

X Svend Munck, f. 27. marts 1889 i Bering, død i København 6. juni 1950, gift med Agneta Marie Chatrine, f. Andersen, datter af restauratør Peter Andersen, Aarhus. Svend Munck var malermester i København.

Børn:

A Albert Munck.

B Inge Munck.



Malermester Svend Munck, København, og hustru Agneta Marie, f. Andersen

A Albert Munck, f. 31. december 1924 paa Frederiksberg, gift med Ingrid Rasmussen, f. 7. november 1924, datter af parcellist Svend Rasmussen, Ryslinge, Fyn. Albert Munck er malermester. Bopæl: Castelsvej 4, København.

Børn:

1 Marianne Munck, f. 20. april 1947.

B Inge Munck, f. 11. juni

1927 paa Frederiksberg, gift med Poul Frederiksen, f. 26. juli 1926, søn af restauratør H. Frederiksen, Frederiksberg. Poul Frederiksen er handelsmedhjælper. — Ingen børn.

MUNCH HANSEN-GRENEN

CC Christiane Munch, f. 15. april 1841, død 18. april 1915, gift 1866 med Jens Peter Hansen fra »Skyttehuset« ved Constantinsborg ved Brabrand, f. 26. november 1834, død 3. maj 1897.

Jens Peter Hansen var med i krigen 1864, forpagter af Høver kro til 1867 og derefter af »Dania«, Silkeborg. Fra 1876 husejer og købmand i Aarhus, mens Christiane Munch Hansen havde ligtøjs- og kranseforretning. Bopæl: Frederiksgade.

Børn:

- I Hansine Hansen.
- II Christiane Munch Hansen.
- III Erik Munch Hansen.
- IV Anna Munch Hansen.
- V Sara Munch Hansen.
- VI Kristian Munch Hansen.

I Hansine Hansen, f. i Høver 16. juni 1866, død 23. februar 1908, gift 6. februar 1890 med snedkermester Georg Ljungman, Aarhus, f. 11. juli 1862, død 30. november 1950.

Børn:

- A Astrid Christine Elisabeth Ljungman.
- B Ingeborg Ljungman.
- C Georg Laurids Ljungman.



Til venstre: Georg Ljungman, og hustru Hansine, f. Hansen

Til højre (øv.): Sara Munch Hansen og (ned.)
Christiane Munch Hansen

A Astrid Christine Elisabeth Ljungman, f. 21. marts 1891, gift 24. marts 1921 med vognm. Gert Gertsen, f. 29. august 1890, død ved eksplosionen i Aarhus havn 4. juli 1944. Gaardmands-søn fra Houbjerg. Ingen børn.

B Ingeborg Ljungman f. 15. februar 1893 i Aarhus, gift 9. december 1930 med direktør Ernst v. Rosen, f. 4. april 1876, død 5. juni 1939. Ingeborg v. Rosen ansat i Martins bogforlag, København. Bopæl: Forchhammersvej 21, København V. Ingen børn.



Vognmand Gert Gertsen, Aarhus



Astrid Gertsen f. Ljungman

- C Georg Laurids Ljungman, f. 21. januar 1898, gift 1944 med Ellen, f. Holm, f. 11. maj 1902. Georg L. Ljungman har kontoruddannelse, nu repræsentant med bopæl: Stege, Møen. Ellen Ljungman er uddannet damefrisørinde.

Børn:

- 1 Niels Georg Ljungman, f. 15. oktober 1945.
- 2 Lars Ljungman, f. august 1949.

- II Christiane Munch Hansen, f. 16. december 1867 i Silkeborg, død 1925 som husejer i København. Ugift.

- III Erik Munch Hansen, f. 29. januar 1871, død i Amerika, hvortil han rejste 1888 og var farmer. Ugift.

- IV Anna Munch Hansen, f. 8. februar 1873 i Silkeborg, gift 1901 i Amerika med Wagner. Udvandrede 1895.

Børn:

- A Myrtel Beatrice Wagner, f. 11. oktober 1902.

- V Sara Munch Hansen, f. 22. september 1880, død. Var musiklærerinde i København og foretog 1931 studierejse til Californien. Ugift.

- VI Kristian Munch Hansen, f. 22. maj 1882. Rejste 1906 til Amerika, hvor han var købmand. Død. Ugift.

NIELS MUNK-GRENEN FRA BERING

- DD Niels Munk, f. 3. november 1844, død 29. oktober 1894, gift 9. november 1877 med Øllegaard Pedersen fra Odder Bisgaard, f. 11. oktober 1855, død i Bering 7. februar 1951.



Øllegaard Munk med børn, svigerbørn og børnebørn paa hendes
70 aars fødselsdag

Staaende fra venstre: Niels Munk, Inge Munk Christensen, Erik P. Munk, Valdemar Kaae, Alfred Munk, Martha Munk, f. Mortensen, Richard Christensen, Petra Munk, Christian Munk. Ikke af familien. Rigmor Munk. Siddende fra venstre: Orla Munk, Martha Munk, f. Jensen, Alma Kaae, f. Munk, Øllegaard Munk, f. Pedersen, Gunhilda Christensen, f. Munk, Betty Munk, f. Marquard. Foran fra venstre: Peer Henry Kaae, Jens Erik Munk, Erik Munk, Edith Munk Christensen.

Niels Munk arvede fødegaarden i Bering 1877 med de ca. 40 tdr. land ager og eng, der var tilbage, da N. P. Munck, 1867, havde faaet ca. 30 tdr. land.

Far havde sin mor og hendes mand af II ægteskab, Erik Hansen, boende i gaarden. Det rummelige stuehus blev ombygget, saa der blev god plads for begge familier, der havde hver sin husholdning.

Min far, N. M., var — foruden at være en anerkendt og dygtig landmand — en mand med mange interesser.

Som ung var han en flittig aftenskoleelev, hvad bl. a. hans efterladte, haandskrevne bøger vidner om. De er skrevet smukt, sirligt og akkurat. Han var meget musikalsk. Spillede violin og indøvede sange med os piger, ligesom han ofte samlede en lille kvartet i vort hjem. Virksom og finger-nem, som han var, byggede han ogsaa violiner og andre instrumenter. Endvidere lavede han selvfølgelig mange ting til brug i gaard og hjem.

Desværre døde far pludselig — under tærskning — knap 50 aar gl., kun 2 aar efter sin mor; hans mindste barn var da kun 5 uger gl. Det var derfor en stor opgave, der paahvilede min mor: Drive landbrug, opdrage en stor børneflokk og være den gamle Erik Hansen en god hjælp i alderdommen. Dertil kom, at stuehuset brændte 1. december 1901. Vi piger var alene hjemme den aften, og det var med stort besvær, at Gunhilda fik slæbt den gamle, halvt røgforgiftede mand ud af huset, mens jeg løb

efter hjælp. Med huset brændte saa godt som alt indbo. En smuk samling sølvtøj forsvandt, og det flotte kobbertøj fra køkken og stue, der havde været „Ma Munch's stolthed og glæde, smeltede. Kun en enkelt smuk themaskine er endnu i min besiddelse.

Et godt, rummeligt stuehus fik vi igen, men forsikringen dækkede nok ikke tabet. Mor flyttede i 1907 til huset ved aalen, nær hovedvej 10, da Erik først forpagtede og siden købte gaarden i 1915. 1932 solgte Erik hovedparcellen med bygninger, mens han beholdt 12 tdr. og opførte den lille ejendom, der nu ligger ved hovedvej 10. Der følte han sig dog aldrig hjemme; solgte derfor 1949 og købte mors hus ved aalen, hvor han boede til sin død 1956.

Anna Petra Munk.

Børn:

- I Jens Kristian Munk, f. 17. november 1878, død.
- II Hans Kristian Magnus Munk.
- III Erik Peder Munk.
- IV Gunhilda Marie Munk.
- V Anna Petra Munk.
- VI Alma Johanne Munk.
- VII Jens Alfred Munk.
- VIII Niels Munk.

- II Hans Kristian Magnus Munk, f. 19. marts 1880, gift I 2. december 1902 med Dorteaa Caroline, f. Pedersen, f. 9. november 1880, død 9. marts 1917, datter af væver Niels Pedersen, Hasselager. Gift II 4. sept. 1918 med Betty Franciska, f. 28. januar 1891, datter af sadelmager Marquard. H. K. M. M. var karetmager og musiker i Solbjerg, død 1949.

Børn i I ægteskab:

- A Anna Marie Øllegaard Munk.
- B Dora Christina Munk.
- C Erik Munk.
- D Agnes Julie Rigmor Munk.

Børn i II ægteskab:

- E Carl Flemming Marquard Munk.

- A Anna Marie Øllegaard Munk, f. 22. juli 1903. Husbestyrerinde. Bor i London.

Børn:

- 1 David Frederik Munk, f. 22. jan. 1939.



Kristian og Dorteaa Munk

- B Dora Christina Munk, f. i Grundfør 5. oktober 1904, gift 21. november 1925 med Svend Aage Kristensen af Hillerød. Bopæl: Mosebuen 21, Gentofte.

Børn:

- 1 Birthe Dorteaa Kristensen.

- 2 Verner Munk Kristensen.
 3 Jens Eskild Kristensen, f. 27. januar 1945.
- 1 Birthe Dorthea Kristensen, f. 13. maj 1926, gift i Van-
 gede 13. maj 1947 med Jørgen Alexis Leth, f. 16. marts
 1923. J. A. L. er isenkræmmer i Lyngby.
 Børn:
 1a Søren Aksel Leth, f. 17. december 1947.
- 2 Verner Munk Kristensen, f. 3. april 1928, gift 1. december
 1951 med Grethe Schmølkær, f. 24. januar 1932. V. M. K.
 forretningsmand i Herlev.
 Børn:
 2a Kjeld Munk Kristensen, f. 23. april 1952.
 2b Bent Munk Kristensen, f. 22. november 1954.
- C Erik Munk, f. i Grundfør 1. april 1911, gift 14. november 1934
 med Gerda Emilie, f. 3. marts 1909, datter af Karl K. F. Friis,
 Gentofte. E. M. er bygningssnedker i Gentofte.
 Børn:
 1 Ejvind Friis Munk, f. 26. juli 1935. Realeksamen, ansat ved
 Statens luftfartsselskab. Flyvermeteorolog i vejrtjenesten, Kastrup.
 2 Inger Friis Munk, f. 12. september 1939. Realeksamen. Elev
 paa statistisk kontor, Københavns kommune.
- D Agnes Julie Rigmor Munk, f. i Grundfør 29. november 1912,
 gift i London med Robert Fardoe.
 Børn:
 1 Christoffer Munk Fardoe, f. 4. februar 1942.
 2 Antony Munk Fardoe, f. 18. november 1953.
- E Carl Flemming Marquard Munk, f. i Solbjerg 3. januar
 1929, gift 20. august 1955 med Dagny Kristine Petersen,
 f. 1. august 1925, datter af slagter Petersen, Holsted. C. F. M. M.
 er gartnermedhjælper i Aarhus.
- III Erik Peder Munk, f. i Bering 15. marts 1882, død samme sted
 15. juni 1956. Overtog fødegaarden (1907), som han senere solgte.
 Ugift.
- IV Gunhilda Marie Munk, f. i Bering 7. august 1884, død i
 Hadsund 17. november 1927, gift 22. april 1911 med Ricard Chri-
 stensen, f. 12. december 1887, søn af arbejdsmand Niels Chri-
 stensen, Aarhus. R. C. var sten- og billedhugger i Hadsund. Død
 1948.
 Børn:
 A Inge Munk Christensen.
 B Edith Munk Christensen.
- A Inge Munk Christensen, f. 22. juli 1912, gift 2. december
 1933 med Arthur Valdemar Ranch, f. 12. februar 1908.
 Fabrikant i Hadsund.

Børn:

- 1 Bodil Ranch.
 - 2 Gunny Munk Ranch.
 - 3 Karen Munk Ranch.
 - 4 Arne Ranch, f. 16. juli 1949.
- 1 Bodil Ranch, f. 14. maj 1934 i Hadsund. Barneplejerske s. sted.
Børn:
1a Birgitte Ranch, f. 6. april 1954.
- 2 Gunny Munk Ranch, f. 1. juli 1936, gift 24. juni 1956 med
tømrer Svend Aage Bach Nielsen, Viborg.
Børn:
2a Henning Bach Nielsen, f. 24. december 1956.
- 3 Karen Munk Ranch, f. 20. marts 1938 i Hadsund. Husassistent.
- B Edith Munk Christensen, f. i Hadsund 9. maj 1916. Død
i København 7. oktober 1948.
- V Anna Petra Munk, f. i Bering 27. juli 1886. Køkkenchef i
Aarhus, senere købmand i Hørning, nu rentier. Bor: Balagervej 46,
Viby, Jylland.
- VI Alma Johanne Munk, f. i Bering 27. september 1889, gift
4. april 1914 med malermester Peder Valdemar Kaae, f. 30.
august 1889, søn af P. Jensen Kaae, Hørning. Boede først i Aal-
borg, nu i Terndrup.
Børn:
A Peer Henry Kaae, f. 24. juni 1917 i Aalborg, gift 5. januar
1940 med Thora Marie Rasmussen, datter af gaardejer
Rasmus Rasmussen, Hvalløse. Fra 1938 malermester og indehaver
af Øst-Himmerlands malerforretning, farvehandel, autolakering, ud-
lejning og »Shell-Service«.
Børn:
1 Rita Kaae, f. 19. december 1940.
- VII Jens Alfred Munk, f. i Bering 7. januar 1892, gift 1. oktober
1924 med Martha Mortensen, f. 12. juni 1902, datter af
slagter R. P. Mortensen, Sleth. J. A. M. savskærer i F.D.B., Viby.
Børn:
A Preben Munk.
B Finn Raymund Munk.
- A Preben Munk, f. 26. december 1926, uddannet som købmand.
Ansæt ved lynlaasfabrikken, Viby, Jylland. Ugift.
- B Finn Raymond Munk, f. 28. februar 1932, gift 5. februar
1955 med kontorassistent Lilly Kirsten Møller Nielsen,
f. 6. november 1932. Datter af direktrice Signe Marie Møller, Aarhus.
F. R. M. er uddannet købmand. Ansæt: Aarhus F.D.B.

Børn:

- 1 Pia Lisbeth Munk, f. 1. september 1955
- 2 Jørgen Munk, f. 6. januar 1957.

VIII Niels Munk, f. 25. september 1894, gift 7. november 1919 med Martha Jensen, f. i Assendrup 8. januar 1901, datter af gdr. Jens Jensen. N. M. er savskærer i Viby.

Børn:

- A Jens Erik Munk.
- B Niels Orla Munk.
- C Knud Henning Munk.
- D Kjeld Munk.

A Jens Erik Munk, f. 10. april 1921 i Blegind, gift 17. september 1944 med Gerda Sørensen, f. 21. april 1923 i Vejle. J. E. M. er frisørsvend.

Børn:

- 1 Lise-Lotte Munk, f. 31. marts 1945.
- 2 Kirsten Munk, f. 4. september 1949.

B Niels Orla Munk, f. i Aarhus 5. aug. 1925. Uddannet maskinist. Sejler i udenrigsfart. Gift.

C Knud Henning Munk, f. 15. februar 1930, gift 28. marts 1953 med Jytte Amstrup, f. Andersen, f. 27. november 1932. K. H. M. er kommuneassistent i Viby, J. Ingen børn.

D Kjeld Munk, f. 23. oktober 1937 i Viby, Jylland. Uddannet elektriker. Bor i Viby. Ugift.

EFTERSKRIFT

Naar man tænker paa ansvaret ved at paatage sig indsamling af materiale til en slægtsbog, melder spørgsmaalene sig: skal man holde sig til de tørre tal, data og navne alene, eller skal man søge at faa pustet lidt liv i disse, saa man ser — om ikke alle personer bag dem — saa dog nogle, der ligesom giver de lange rækker lidt kolorit og farve?

Har man valgt den sidste form, som var den, der bar 1. slægtsbog — er det saa rigtigt hovedsagelig at fremhæve det positive: det, man skriver om i bladene, holder taler om eller opfrisker, naar mennesket er lagt i graven?

Dertil har jeg svaret ja, fordi enhver af os ved om og kan indsætte minusser, som vi kender dem fra os selv og livet omkring os.

Derfor mine gentagne opfordringer til forskellige medlemmer af slægten om bidrag, nekrologer o. l., som desværre kun sparsomt er indgaaet.

Der kan altid være god grund til at erindre den gamle sentens:

Præl ej af fædres ære — hver har kun sin —
hvad vil du med den hæder, der er begravet?

Frisk strøm med egne vover lad gaa gennem havet!

Men — ved nedskrivning af erindringer kan man give den opvoksende — og kommende slægt indtryk af andre tiders vækstmuligheder — materielle som aandelige.

Endvidere — alle i slægten spinder vi — livet igennem — med paa det brogede slægtsbaand, den omtalte som den uomtalte.

Tak for hjælp og samarbejde!

Ulla Thorn.

PEDERSEN-SLÆGTEN FRA ADSLEV

Jens Pedersen, søn af Peder Jensen og hustru Margrethe Rasmussen-datter af Adslev, f. 16. december 1809, død 8. januar 1888, gift I 14. november 1840 med Dorthe Kirstine Mikkelsdatter, datter af gdm. Mikkel Jensen og hustru Sidsel Marie Madsdatter af Adslev, gift II 23. marts 1849 med Maren Rasmussen Møller, datter af gdm. Rasmus Peter Møller og hustru Ane Marie Jensdatter i Hørning, f. 24. november 1825, død 18. april 1893.

Børn i I ægteskab:

AA Peder Jensen.

Børn i II ægteskab:

BB Dorthea Jensen.

CC Jens Mikkelsen Jensen.

DD Margrethe Jensen.

EE Marie Jensen.

FF Niels Rasmussen Møller.

GG Cecilie Mikkeline Jensen.

JENSEN-GRENEN FRA ADSLEV

AA Peder Jensen, f. 20. april 1844, død 25. juli 1932, gift I 28. maj 1864 med Ane Johanne Jensen, datter af gdm. Jens Christoffersen og hustru Christence Truelsdatter i Adslev, f. 10. februar 1844, død 1. marts 1873, gift II 18. september 1874 med Ane Johanne Jensen Leth, datter af gdm. Jens Nielsen Leth og hustru Ane Sørensen i Adslev, f. 28. oktober 1849, død 1. april 1893.

Børn i I ægteskab:

I Jens Pedersen Jensen.

II Dorthea Kirstine Cecilie Jensen.

III Jens Christoffersen Jensen.

Børn i II ægteskab:

IV Johannes Mikael Jensen.

V Ane Mathilde Jensen.

VI Mette Jensen.

VII Jenny Leth Jensen.

VIII Anders Jørgensen Jensen.

IX Jens Mikkelsen Jensen.

X Margrethe Jensen.

- I Jens Pedersen Jensen, f. 11. april 1865, død 6. oktober 1912, gift 13. april 1897 med Cecilie Marie Sørensen, datter af husmand Søren Sørensen og hustru Maren, f. Andersen, af Tulstrup, f. 3. april 1868, død 16. april 1943.

Børn:

- A Johannes Peter Jensen.
- B Magda Sørine Jensen.
- C Agnes Marie Jensen.



Jens Pedersen Jensen, Stjær, og hustru Cecilie, f. Sørensen, med deres 2 ældste børn

- A Johannes Peter Jensen, f. 27. marts 1898, gift 1930 med Agnes Nielsen, f. i Egaa 20. november 1902, datter af boelsmand Stig Nielsen og hustru Karen Poulsen. — Navnet Stig kan føres tilbage til adelsmanden Marsk Stig. J. J. bor Tinning mark pr. Hinnerup.

Børn:

- 1 Anne Marie Jensen, f. 3. juni 1930 i Lading, død 17. januar 1942 paa Julemærkehjemmet Juelsminde ved Horsens.
- 2 Margit Cecilie Jensen, f. 11. februar 1935 i Borum.

Børn:

- 2a Grethe Elisabeth Jensen, f. 30. januar 1954 i Aarhus.
- 2b Arne Jensen, f. 13. juni 1958 i Kasted.

- B Magda Sørine Jensen, f. 11. april 1900, gift 30. november 1934 med Jens Sørensen Jensen, f. 6. november 1889 i Laasby, død 8. oktober 1941, søn af gaardejer Rasmus Jensen og hustru Kathrine Knudsine Møller af Laasby. Jens Sørensen Jensen havde »Nygaard« i Farre.

Børn:

- 1 Marie Kathrine Cecilie Jensen, f. 1. februar 1936, sygeplejeelev paa Hammel sygehus, elev paa Rødkilde sygeplejehøjskole.
- 2 Jenny Ragnhild Jensen, f. 27. september 1939, hjemme hos moderen.

- C Agnes Marie Jensen, f. 14. juli 1907, gift med Christian Bassow Sørensen, f. 22. august 1896, død 4. august 1947, slagter, søn af Ove Sørensen og hustru Sofie, Ormslev. Boende Damgaard, Saltofte pr. Assens.



Købmand Søren Albrechtsen



Dorthea Albrechtsen, f. Jensen

- II Dorthea Kirstine Cecilie Jensen, f. 2. januar 1868, død 3. januar 1936. Gift 31. maj 1894 med købmand Søren Albrechtsen, søn af gdm. Anders Albrechtsen og hustru Karen, f. Sørensen, af Adslev, f. 13. februar 1869, død 25. september 1909.

Børn:

- A Axel Johan Albrechtsen.
- B Karen Andrea Albrechtsen.
- C Peter August Albrechtsen.
- D Ejnar Harald Albrechtsen.

- A Axel Johan Albrechtsen, f. i Viborg 29. april 1895, gift 29. juni 1919 med Karen Pedersen, f. i Højelt pr. Græsted, 16. august 1897, datter af L. P. Pedersen og hustru Karen Marie Pedersen, Højelt. Bygningskonstruktør, bopæl Vestergaardsvej 4, København N. V.

Børn:

- 1 Egon Albrechtsen.
- 2 Birthe Albrechtsen, f. 31. august 1925, død 13. december 1925.

- 1 Egon Albrechtsen, f. 3. maj 1922, typograf i København, gift 28. november 1942 med Mary Andersen, f. 24. december 1923. Bopæl Händelsvej 35 II, København S. V.

Børn:

- 1a John Albrechtsen, f. 26. februar 1943.
- 1b Annet Albrechtsen, f. 28. april 1948.
- 1c Bent Albrechtsen, f. 28. april 1948.

- B Karen Andrea Albrechtsen, f. 1. august 1896, gift 9. november 1920 med tømrer Thorvald Nielsen, f. i Ejstrup pr. Skals 20. maj 1887.

Børn:

- 1 Inger Nielsen.
- 2 Birthe Nielsen.

- 1 Inger Nielsen, f. 28. april 1922, gift 8. juli 1941 med prokurist Carlo Andreas Poulsen, søn af overinspektør M. Poulsen, Horsens.

Børn:

- 1a Jytte Kirsten Poulsen, f. 3. januar 1942.
- 1b Eva Poulsen, f. 6. februar 1945.

- 2 Birthe Nielsen, f. 22. august 1925, gift 7. april 1947 med konstruktør ved hedeselskabet Jens Hauge Andersen, f. 5. december 1920. Søn af uddeler J. C. Andersen, Asfærg.

Børn:

- 2a Kirsten Hauge Andersen, f. 30. september 1947.
- 2b Inger Hauge Andersen, f. 1. marts 1951.
- 2c Grethe Hauge Andersen, f. 1. september 1953.

- C Peter August Albrechtsen, f. 26. marts 1898, død 3. november 1953, gift med Lily Agathe Nielsen, f. 17. marts 1909 i Hansted.

Børn:

- 1 Ingrid Albrechtsen.
- 2 Elna Albrechtsen, f. 4. april 1939.
- 3 Erna Albrechtsen.
- 4 Johan Albrechtsen, f. 12. oktober 1943.
- 5 Anne Grethe Albrechtsen, f. 16. september 1949.
- 6 Hanne Elna Albrechtsen, f. 18. august 1951.

- 1 Ingrid Albrechtsen, f. 19. maj 1936, gift 27. december 1952 med malersvend Børge Dam Pedersen, f. 15. november 1932.

Børn:

- 1a Lillian Dam Pedersen, f. 16. marts 1953.
- 1b Marianne Dam Pedersen, f. 15. april 1954.
- 1c Bente Dam Pedersen, f. 1. januar 1956.
- 1d Jørgen Dam Pedersen, f. 15. oktober 1957.

- 3 Erna Albrechtsen, f. 11. maj 1940, gift 12. oktober 1957 med math Søren Peter Sørensen, f. 16. juli 1934, søn af grd. Søren Sørensen, Hansted.

Børn:

- 3a Susanne Irene Sørensen, f. 3. februar 1958 i Lindholm pr. Nørresundby.



Peter August Albrechtsen

D Ejnar Harald Albrechtsen, f. 12. juni 1899, gift 7. juni 1925 med Emilie Frederiksen, f. 2. maj 1900.

Børn:

- 1 Ruth Albrechtsen.
- 2 Sonja Albrechtsen.
- 3 Lis Albrechtsen.
- 4 Inge Albrechtsen, f. 10. juli 1938.

1 Ruth Albrechtsen, f. 26. juli 1926.

Børn:

1a Jan Albrechtsen, f. 7. juli 1948 i Viborg.

2 Sonja Albrechtsen, f. 9. maj 1928, gift 7. august 1954 med ingeniør Karl Køhne, f. 7. marts 1927.

Børn:

2a Charlotte Køhne, f. 9. august 1955 i Randers.

3 Lis Albrechtsen, f. 21. april 1934, gift 9. marts 1957 med Hans Jacobsen, f. 23. juli 1932, postbud i Aarhus.

Børn:

3a Kim Jacobsen, f. 31. januar 1958.



Slagtermester Jens Christoffersen Jensen,
Hørning

III Jens Christoffersen Jensen, f. 27. september 1870, død 21. juli 1913. Ugift. Havde slagterforretning i Hørning.

IV Johannes Mikael Jensen, f. 12. november 1877, gift 21. juni 1913 med Thora Emilie Poulsen, datter af Kr. Poulsen og hustru Christiane, f. Flindt, i Virum ved København, f. 19. december 1881, død 20. november 1930.



Mikael Jensen, Vejlbj



Thora Jensen, f. Poulsen, med datteren Erna

Børn:

- A Erna Leth Jensen.
- B Inger Leth Jensen.
- C Henning Leth Jensen.
- D Julie Leth Jensen.

A Erna Leth Jensen, f. i Hørning 6. februar 1915, elev paa Frederiksborg højskole 1936, assistent paa De gamles Hjem i Vejlbj.

B Inger Leth Jensen, f. i Hørning 18. april 1917, elev paa Frederiksborg højskole 1938, Rødkilde højskole, Askov udvidede folkehøjskole 1946—47, sygeplejeuddannelse paa Grenaa sygehus, aarskursus paa Aarhus universitet som sundhedsplejerske. Nu i Kongens Lyngby.

C Henning Leth Jensen, f. i Krogsbæk 11. september 1918, gift 24. maj 1946 med Karen Hjortshøj Pedersen, f. 3. august 1927 i Lisbjerg, datter af Laurits Hjortshøj Pedersen og hustru Alice Pedersen. Landejendom i Lisbjerg, nu pedel ved Aarhus rutebilstation, bopæl Jeppe Aakjærvej 20, Aabyhøj.

Børn:

1 Lars Mikael Leth Jensen, f. 18. januar 1951 i Lisbjerg.

D Julie Leth Jensen, f. i Vejlbj 3. september 1922, gift 15. december 1946 med Anders Rugaard Bach, f. 20. juni 1925 i Søften, søn af gdr. P. Bach og hustru. Anders Bach ansat ved D.S.B.s værksted som smed.



Gaardejer Laurs Brandt, Storring, med familie

Børn:

- 1 Kirsten Bach, f. 16. juli 1947.
- 2 Peter Bach, f. 10. april 1952.

V Ane Mathilde Jensen, f. 2. februar 1880, død november 1930, gift med Laurs Jensen Brandt, f. 6. april 1867, død 6. marts 1938, søn af sognefoged Kr. M. Brandt og hustru Ellen Marie, f. Haurum, Storring.

Børn:

- A Kristian Mathias Brandt.
- B Peter Jensen Brandt.
- C Ellen Marie Brandt.
- D Johannes Haurum Brandt.

A Kristian Mathias Brandt, f. 19. april 1910 i Storring, gift november 1945 med Lovise Sørensen fra Helgenæs, f. 15. juli 1916. Elev paa Ollerup folkehøjskole vinteren 1930—31. Lovise Brandt elev paa Frederiksborg højskole sommeren 1934, gymnastikhøjskolen i Ollerup sommeren 1938. Drev sammen med broderen Peter fødegaarden i Storring 1938—45. Nu ejer af Bakkegaarden i Edslev.

Børn:

- 1 Birgit Brandt, f. 12. januar 1946.
- 2 Ane Marie Brandt, f. 20. november 1947.

B Peter Jensen Brandt, f. 6. juli 1911 i Storring, gift 4. december 1949 med Magda Søndergaard, datter af Jens A. Søndergaard, »Vilsgaard«, Mors, f. 25. april 1911. Elev paa Klank efterskole og Uldum højskole. Overtog 1945 fødegaarden i Storring, der er en slægtsgaard, efter at have drevet den sammen med broderen Mathias siden 1938.

Børn:

- 1 Anne Elisabeth Brandt, f. 6. september 1951.

C Ellen Marie Brandt, f. 17. august 1913 i Storring. Elev paa Ryslinge højskole, gift med Gustav Fogh, søn af Karen og Gunner Fogh, Edslev mølle. Elev paa Testrup højskole 1925 og Rødding højskole 1929. Ejer Taastrup Overgaard pr. Hadsten, Randers amt.

Børn:

- 1 Gunner Fogh, f. 25. jan. 1943. Elev paa Egaa efterskole 1957—58.
- 2 Karsten Fogh, f. 28. marts 1954.

D Johannes Haurum Brandt, f. 12. marts 1916 i Storring, gift 1. oktober 1940 i Adslev kirke med Gerda Hansen, datter af murer Hans Hansen og hustru, Jexen. Bor Harlev st.

Børn:

- 1 Svend Erik Damsgaard Brandt, f. 13. juni 1945.
- 2 Ove Haurum Brandt, f. 13. juni 1945.

VI Mette Jensen, f. 4. februar 1883, død 19. januar 1926.

Børn:

A Arne Leth Jensen, f. 24. februar 1910, gift 27. april 1932 med Anne Margrethe Nielsen, datter af Jens Nielsen og hustru Ane Kathrine, Jexen Nedergaard. Haft gaard i Jexen. Nu ved konserverfabrik i Brabrand.

Børn:

- 1 Erling Leth Jensen, f. i Jexen 15. august 1935, aftjent sin værnepligt ved marinen, udlært ved handel.
- 2 Kurt Leth Jensen, f. 16. april 1947.

VII Jenny Leth Jensen, f. 30. april 1885, død 29. juni 1954. Opr. sygeplejerske, men maatte opgive p. gr. af svigtende helbred.



Mette Jensen



Sygeplejerske Jenny Leth Jensen

VIII Anders Jørgensen Jensen, f. 20. maj 1887, død 7. maj 1958, gift 25. februar 1923 med Laura Leth, datter af staldforpagter Jens Leth og hustru Ane Kirstine, f. Knudsen, af Skanderborg, f. 18. juli 1900, død 24. november 1928.



Laura Jensen, f. Leth

Børn:

- A Anna Kirstine Leth Jensen.
- B Grethe Leth Jensen, f. 24. august 1925, død 14. februar 1926.
- C Laura Margrethe Leth Jensen.

- A Anna Kirstine Leth Jensen, f. 2. juli 1924 i Boes, gift med købmand Georg Julius Hansen, f. 1. juli 1913, søn af købmand Christian Hansen og hustru, Hanstholm. Bopæl Thisted.

Børn:

- 1 Lars Leth Hansen, f. 7. oktober 1950.

- C Laura Margrethe Leth Jensen, f. 24. november 1928, gift med murer Sigfred Moesgaard, f. 28. juli 1927, søn af

handelsmand Kristian Moesgaard og hustru. Bopæl Ejstrupholm.

Børn:

- 1 Jan Leth Moesgaard, f. 10. juli 1955.
- 2 Joan Leth Moesgaard, f. 12. november 1957.

IX Jens Mikkelsen Jensen, f. 2. juni 1889, gift 11. marts 1923 med Nielsine Nielsen fra Voldby ved Hammel, f. 2. oktober 1904. Udvandrede 1925 til Canada med bopæl i nærheden af Vancouver.

Børn:

- A Vagner Jensen, f. i Bjertrup 11. juli 1923.
- B Anne Margrethe Leth Jensen, f. i Bjertrup 17. september 1924.
- C Jenny Leth Jensen, f. i Canada.
- D Marie Leth Jensen, f. i Canada.

X Margrethe Jensen, f. i Adslev 18. januar 1891. Ugift. Bor i Adslev.

BB Dortehea Jensen, f. 20. februar 1850, død 8. marts 1927, gift I 28. juni 1877 med Anders Jørgensen, søn af Jørgen Petersen og hustru Kirsten, Yderup, (broder til Erik Jørgensen, nærværende slægt DD), f. 12. marts 1850, død 25. juli 1884. Gift II 1. oktober 1897 med Lars Christian Larsen Mølgaard, søn af Poul Larsen Mølgaard og hustru Dortehea, Vinderslev, f.

4. august 1867, død 20. august 1952. — Det var Christian Mølgaard, der 1908 flyttede slægtsgaarden udenfor byen og kaldte den nye gaard »Dortheasminde«.

I anledning af Dorthea Mølgaards død skrev hendes broder, Niels R. Møller, i slægtsbogstillægget for 1933:

Min ældste søster, Dorthea Mølgaard, født Jensen, husker jeg, fra jeg som lille dreng gik i skole i Jexen. Det var hende, der gav mig middagsmad, naar jeg kom hjem fra skole, og det var hende, der om sommermorgenen, naar jeg havde været i marken med køerne, gav mig fløde til min øllebrød, ofte med den bemærkning, at det var nymalket mælk. — Søster Dorthea vidste, at jeg ikke kunne lide den, naar den lige var afmalket; — flere af vi søskende har nemlig haft det efter far, at vi holder meget af en lille spøg. Søster Dorthea kom tidlig paa Østerby højskole, og derefter lærte hun mejeri og husholdning paa Moesgaard ved Aarhus. Hun kærnedede fint smør og lavede mange retter, som den gang ikke var kendte paa landet, jeg husker særlig hendes dejlige prinsessebudding.

Min søster Dorthea var en meget smuk og statelig dame, og mor ventede derfor, at hun skulle gøre et godt parti, og der manglede heller ikke paa friere; men det varede temmelig længe, inden den rette kom, nemlig Anders Jørgensen fra Yderup. Brylluppet blev selvfølgelig holdt i brudens hjem, „Adslevgaarden“, som de overtog med det samme. Det blev et meget lykkeligt, men kort ægteskab. Efter syv aars forløb døde Anders Jørgensen af sukkersyge. Da han laa paa sit dødsleje, sagde han til sin hustru: „Jeg vil jo godt dø, men jeg ville dog helst blive hos dig“. Det var et haardt slag for Dorthea; thi Anders Jørgensen var saa god og saa glad for hende, han var tillige en meget dygtig og agtet mand.

Søster Dorthea var enke i mange aar og klarede bedriften godt ved forskellige bestyreres hjælp, indtil hun 1. oktober 1897 giftede sig med Chr. Mølgaard fra Vinderslev. Min svoger Mølgaard er en dygtig og anset mand. Det var festdage, naar vi om sommeren skulle besøge Dorthea og Mølgaard i den gamle gaard, hvorfra vi søskende havde saa mange gode minder. Vi var tit mange samlede og kørte i flere læs til skoven, hvor vi tilbragte mange dejlige timer med samtaler og sang, og i regelen havde søster Dorthea en god kop kaffe med. Min søster og svoger byggede senere en ny gaard, „Dortheasminde“, et stykke udenfor byen; men det gamle hjemts traditioner fulgte med. Der kom snart svære dage for hjemmet, idet søster Dorthea blev meget svag af aareforkalkning, og i de sidste aar kunne hun slet ikke gaa og maatte have en sygeplejerske og sin plejedatter om sig. Vi kom ofte til „Dortheasminde“ i de aar. Min hustru var saa god til at tale med sin svigerinde og synge for hende, vi sang mange salmer, og især dem, søster Dorthea holdt mest af, som „Guds fred er mer end englevagt“ og „Frelseren er mig en hyrde god“. Hun var altid glad, naar vi kom, og vi var meget taknemmelige for at kunne være noget for hende. Døden indtraadte i marts 1927 og befriede søster Dorthea for hendes lidelser. Hun var saa smuk som ung, og det samme var tilfældet, da hun laa paa sit dødsleje, og der var en velsignet fred over hende.

Det, der særlig prægede min søster Dorthea, var hendes slægts- og familiefølelse. Der er et ordsprog, der siger: „Frænde er frænde værst“. Jeg haaber, det sjældent passer, i hvert fald passede det ikke paa Dorthea; hvor var hun glad, naar det gik vi søskende og vores godt, og hvor gjorde det hende ondt, hvis nogen talte ufordelagtigt om os. Da kunne hun være haard og kold. Da min broder, Jens Mikkelsen, døde, ville mine forældre, at jeg skulle have gaarden; men jeg følte mere trang til at rejse ud, og Dorthea var den rette til at overtage fædrenehjemmet, Adslevgaarden.

Hun værnede saa smukt om alt, hvad der mindede om vore forældre og den fælles slægt.

Ved Chr. Mølgaards død skrev Skanderborg Amts Avis:

Chr. Mølgaard blev som omtalt for en maanedes tid siden fundet liggende ude i marken stærkt medtaget, maaske efter et fald, eller efter at kreaturerne havde væltet ham omkuld og traadt paa ham. Han blev indlagt paa sygehuset i Skanderborg og syntes at skulle trodse baade den høje alder og sine kvæstelser, men kræfterne ebbede ud og i aftes døde han.

Chr. Mølgaard var en foregangsmand paa sin egn. Han gik ikke af vejen for selv store arbejder; han besluttede 1908 at nedrive den gamle slægtsgaard i Adslev, da den laa upraktisk for de jorder, som hørte til den, og da den efterhaanden var blevet medtaget. Han lod opføre en ny og moderne gaard paa hovedparcellen.

Ved siden af arbejdet derhjemme, som optog ham meget, fik han ogsaa tid til at tage sig af offentlige tillidshverv. Han var sognefoged i Adslev sogn gennem 23 aar, og var en aarrække medlem af Adslev-Mesing sogneraad, hvis formand han til slut var.

Aarhus Amtstidende skrev:

I sin manddomstid var Chr. Mølgaard en meget virksom mand, der drev sin gaard mønstergyldigt. Han var en velbegavet mand, havde selvstændige meninger og kunne maaske nok tørne sammen med folk af anden opfattelse, men hans dygtighed kom man ikke uden om.

Chr. Mølgaard var en af de sidst levende af Skanderborgegnens gamle hesteavlfolk. Sammen med flere andre udførte han i aarene omkring aarhundredskiftet et meget betydeligt arbejde for den gamle Skanderborg hesteavlsforening, og paa dyrskuet og ved hoppekaaringer var han en kyndig dommer. Han var en af den store Adslev-slægts trofaste medlemmer, og det er vemodigt at tænke paa, at den engang saa rastløse mand ikke er mere. Ved Chr. Mølgaards død har Skanderborgegen mistet en af sine særprægede og stoute bønder.

Ingen børn.

CC Jens Mikkelsen Jensen, f. 12. marts 1852, død 1876.

JØRGENSEN-GRENNEN FRA BJERTRUP

DD Margrethe Jensen, f. 14. april 1854, død 5. august 1932, gift 20. april 1877 med grd. Erik Jørgensen, Bjertrup Østergaard, f. 15. januar 1842, død 11. april 1888. Søn af gaardejer Jørgen Petersen og hustru Kirsten, Yderup.

I slægtsbogstillægget fra 1935 stod bl. a. følgende:

„Ved mors død afsluttedes et trofast, flittigt og nøjsomt menneskeliv, hvis største rigdom var troen paa Gud.

I den aarrække, mor boede i Aarhus, vandt hun sig mange venner, og at hun heller ikke var glemt i sin hjemegn, derom vidner nedenstaaende opsats i Aarhus Amtstidende:

„Erik Jørgensen og Margrethe var med til at oprette Bering valgmenighed. Ogsaa paa landbrugets omraade var Erik Jørgensen en kendt mand.

Margrethe blev enke 1888 og lagde da hele sin energi i at opdrage sine ukonfirmerede børn. Det var en kritisk tid for landbruget, men Margrethe passede bedriften med en sjælden omhu og drev gaarden betydeligt op. Omkring aarhundredskiftet overdrog hun gaarden til sted-

sønnen Olav Jørgensen og flyttede til Hørning, hvor hun har boet nogle aar. Fra Hørning flyttede hun til Aarhus, hvor hun har boet en snes aar. Margrethe Jørgensen har været en sjælden dygtig og stræbsom kvinde, og hun glemte aldrig at takke Gud, der gav hende kræfter til at stride for alt, hvad hun havde kært.

Beboerne paa Hørningegnen vil med vemod modtage budskabet om hendes død".
D. og J. Jørgensen.

Børn:

- I Dagmar Jørgensen, f. i Bjertrup 22. juni 1878, ugift. Oversygeplejerske, Aarhus.
- II Aage Jørgensen, f. 11. februar 1880, død 18. februar 1901.
- III Jutta Jørgensen, f. 7. marts 1882, ugift. Pens. overlærer, Aarhus.

EE Marie Jensen, f. 5. april 1856, død 1888, gift 7. november 1876 med købmand Rasmus Madsen Brahe af Søby ved Grenaa, f. 8. marts 1851, død 1890.

Børn:

- I Jens Peter Brahe, f. 2. februar 1881, gift 3. maj 1904 med Dagmar Marie Kirstine Lund, f. 15. maj 1879. Begge døde. Ingen børn.

MØLLER-GRENEN

FF Niels Rasmussen Møller, født 28. juni 1860, død 21. december 1940, gift I 22. april 1887 med Ane Marie Rasmussen, d. af gdm. Niels Rasmussen og hustru, Pedholt, født 20. november 1868,



Petrea Karoline Møller, f. Kristensen



Godsejer Niels R. Møller, Borupgaard

død 9. juni 1894; gift II 22. juli 1896 med Petrea Karoline Kristensen, død 9. september 1937, datter af gdm. Jens Kristensen og hustru, Kristensminde, Malling.

Paa fars og mors gravsten staar denne salmelinie: „Kristne har kronede dage“. Jeg synes, den passer saa godt paa dem; de undgik ikke sygdom og bekymringer, men deres sikre tro paa Vorherre gav dem en indre ro og tryghed, som intet kunne forstyrre. Da mor var død, sagde en af hendes brødre: „Man kan da se, at han har lyst sin fred herinde“. Det samme kunne siges om far, og det skal I, deres børnebørn, vide: jeres bedsteforældre levede et smukt og et lykkeligt liv, og de døde med fred.

Nogle af fars og mors karaktertræk maa vel med, og de fineste var for fars vedkommende hans dejlige humør, hans ridderlighed, beskedne væremaaede og ubetingede ærlighed. Mor var blid og stiltfærdig, hendes godhed og omsorg for andre var uden grænser, og hun var saa køn. Far sagde ofte: „Hvad klæder ikke en rose“.

M. B.

Børn i I ægteskab:

I Jens Michael Møller

II Agnete Møller

III Margrethe Møller.

Børn i II ægteskab:

IV Arne Kristian Møller

V Marie Møller

VI Aage Møller

VII Eli Møller

VIII Anna Møller.

I Jens Michael Møller, født 21. januar 1888 i Elkjærgaard, gift 1913 med Margrethe Rasmussen, Hinnerup, født 6. februar 1896. Bor nu hos datteren i Skanderborg.

Børn:

A Anna Marie Møller

B Svend Aage Møller.

A Anna Marie Møller, født 2. december 1913. — Boghandler i Skanderborg.

B Svend Aage Møller, født 20. februar 1917, gift 12. februar 1950 med Gurli Hansen, datter af sognefoged, gartner Ludvig Hansen, Stige, født 30. januar 1919. — Havearkitekt, Snestrup pr. Villestoft.

Børn:

1 Michael Stig Møller, født 6. januar 1951

2 Mette Merethe Møller, født 31. marts 1952.

II Agnete Møller, født i Elkjærgaard 19. april 1890, gift 1926 med Knud Rosenstand, født 24. august 1879. Overlæge. Ægteskabet opløst 1949.

Børn:

A Stig Rosenstand, født 11. august 1930. Cand. mag. Historie og geografi januar 1956. Lærer ved Nr. Nissum seminarium.

- III **Margrethe Møller**, født i Elkjærgaard 22. februar 1892. — Overlærer ved Marielyst skole, Søborg.
- IV **Arne Kristian Møller**, født i Elkjærgaard 10. juni 1897, (R.¹), (I. Kr. 5), kmjkr., oberstløjtnant (R) i flyvevaabenet, gift 11. oktober 1924 med **Astrid Bülow**, født Lembcke. — Bopæl: Fagerhøjvænget 2, Vedbæk.
- Børn:
- A **Alice Lembcke Møller**
B **Gertie Lembcke Møller**.
- A **Alice Lembcke Møller**, født 21. august 1928 i Aarhus. Frue. Kontorassistent i flyvekommandoen. Bopæl: Fagerhøjvænget 2, Vedbæk.
- Børn:
- 1 **Niels Lembcke Møller**, født 22. juli 1956 i Hørsholm.
- B **Gertie Lembcke Møller**, født 12. oktober 1931 paa Bjeragerhougaard, gift 8. oktober 1955 med sekretær i Novo industriaktieselskab, København, **Bent Christian Holm**, født 16. juni 1925 i Sverige. Bopæl: Søllerød Park, 17—20, Søllerød.
- Børn:
- 1 **Christian Holm**, født 19. september 1957 i København.
- V **Marie Møller**, født 31. marts 1899, gift med **Jørgen Beck**, proprietær, født 14. maj 1895. Petersminde, Odder.
- Børn:
- A **Dieter Werner Beck**, født 2. oktober 1940.
- VI **Aage Møller**, født 3. marts 1901, død 15. november 1957. Proprietær, »Kjærbygaard« ved Aarhus. Gift 31. august 1926 med **Metha**, født **Jessen**, født 12. september 1902, datter af sparekassedirektør **Karl Jessen**, »Sommerlyst«, Aarhus.



Proprietær **Aage Møller**, „Kjærbygaard“, og hustru **Metha**, f. **Jessen**

Da Aage var død, blev der skrevet om hans dygtighed og klare forstand, og det er alt sammen rigtigt, men det, der vil huskes længst, er hans straalende væsen. Der blev saa lyst og festligt, hvor han kom og saa tom, da han døde. Hans gavmildhed og evne til at hjælpe er et kapitel for sig.

M. B.

Børn:

- A Anne Merete Møller
- B Preben Karl Jessen Møller
- C Bodil Møller.

A Anne Merete Møller, født 24. november 1927, gift 25. juni 1955 med Niels Krumhardt, født 2. november 1923. Cand. pharm. i Frederiksværk. Apoteker fra 1. januar 1959.

Børn:

1 Liselotte Krumhardt, født 26. marts 1957.

B Preben Karl Jessen Møller, født 14. maj 1931. Forstkandidat. Ansat ved Statens forstvæsen, Gribskov-distriktet 1959.

C Bodil Møller, f. 26. maj 1933. Laboratorieassistent ved Aarhus universitet.

VII Eli Møller, født i Saxildgaard 19. august 1906, gift 15. maj 1931 med amtsfuldmægtig Jørgen Holm, Bybæk, Vejle, født 3. juni 1903, søn af overlæge Holm, Middelfart.

Børn:

- A Eli Holm
- B Niels Thorbjørn Holm
- C Anna Holm, født 12. april 1940.

A Eli Holm, født 27. marts 1932, gift med Pedro Biker, stud. mag. Musiker. Bopæl: Søllerød.

Børn:

1 Susanne Biker, født 26. august 1952.

B Niels Thorbjørn Holm, f. 23. juli 1934. Stud. jur.

VIII Anna Møller, født 9. december 1914, gift med Axel Enggaard Petersen, født 12. marts 1901, søn af savværksejer Hans Petersen, Hvalsø. Solgte Borupgaard foraaet 1943 og købte Urup.

Børn:

A Hans Jørgen Enggaard, f. 28. april 1949.

SCHOU-GRENEN FRA STORRING

GG Cicilie Mikkeline Jensen, født 5. juli 1863, død 1943, gift 19. maj 1881 med lærer Ole Petersen Schou, født i Stautrup 23. juni 1856, død 28. maj 1930, søn af snedker Hans Peter Simonson og hustru Maren Nielsdatter.

Børn:

- I Magda Schou
- II Marie Johanne Schou
- III Jens Peter Schou.
- IV Helga Schou.

I Magda Schou, født i Pedholt 27. juli 1885, gift 26. november 1920 med gaardejer Jakob Schultz i Stouby, søn af gaardejer Schultz og hustru, Klostergaarden, Hejls. Ingen børn.

II Marie Johanne Schou, født i Storning 15. november 1894, gift 28. april 1917 med gaardejer Harald Bønløkke Adamsen, født 19. juni 1879. Ejer af fødegaarden »Marieløkke«, Aalsrode. Død 16. januar 1954.

Børn:

- A Erik Bønløkke Adamsen
- B Olaf Bønløkke Adamsen
- C Kirsten Bønløkke Adamsen
Tvillinger, begge døde.
- D Karen Schou Adamsen.

A Erik Bønløkke Adamsen, født 5. januar 1918, gift med Esther Christensen, født 9. februar 1920. Overtog fødegaarden 1945.

Børn:

- 1 Inger Bønløkke Adamsen, født 5. maj 1939
- 2 Knud Bønløkke Adamsen, født 29. august 1941
- 3 Bent Bønløkke Adamsen, født 12. maj 1946
- 4 Poul Bønløkke Adamsen, født 4. september 1949.

D Karen Schou Adamsen, født 28. maj 1925, gift 28. april 1947 med Jens Dalgaard.

Børn:

- 1 Per Dalgaard, født 4. januar 1949.

III Jens Peter Schou, født i Storning 12. april 1898, gift 1919 med Meta Borgbjerg, datter af gdm. Rasmus Borgbjerg og hustru, Fregerslev, født 7. februar 1899. Ægteskabet opløst 1956.

Børn:

- A Ole Peter Schou
- B Rasmus Borgbjerg Schou.
- C Henning Schou
- D Aage Schou
- E Gerda Schou
- F Asger Schou
- G Ellen Schou
- H Cecilie Marie Schou.

A Ole Peter Schou, født 26. april 1920, gift med Anne Lise Madsen, Gjesager, født 6. maj 1925.

Børn:

- 1 Kirsten Schou, født 18. juni 1953.

- B Rasmus Borgbjerg Schou, født 28. december 1921. Ugift.
- C Henning Schou, født 3. februar 1925, gift 22. april 1948 med Inge K. Hansen, født 10. april 1927, datter af Edvard Hansen og hustru Marie Hansen, Ørum Djurs.
 Børn:
 1 Jørgen Peter Schou, født 23. maj 1949
 2 Povl Aage Schou, født 24. januar 1952
 3 Erik Schou, født 14. april 1953.
- D Aage Schou, født 24. juni 1927. Ugift. Emigreret til Canada 1952, nu canadisk statsborger.
- E Gerda Schou, født 30. maj 1931, gift 17. august 1957 med skovrider Helge Røvsing Juul, født 31. december 1911.
 Børn:
 1 Jens Detlef Juul, født 14. maj 1958.
- F Asger Schou, født 26. marts 1934. Ugift.
- G Ellen Schou, født 15. marts 1935, gift 17. august 1957 med Ingemann Jul Pedersen, født 24. december 1932, søn af Hans Peder Pedersen og hustru, Glæsborg.
- H Cecilie Marie Schou, født 18. april 1939. Ugift.
- IV Helga Schou, født i Storring 13. september 1900, gift 8. april 1923 med Oskar Petersen, Stilling Østergaard.
 Havde Christiansbjerg i Skjoldelev, men da gaarden brændte, blev den udstykket i 6 ejendomme. Byggede en hovedparcel, men byttede den med Alken Østergaard. Solgte denne i 1942, flyttede til Skanderborg og er repræsentant for Dæhnfeldt i Midtjylland.
 Børn:
 A Niels Schou Petersen
 B Oluf Schou Petersen
 C Bodil Schou Petersen
 D Poul Erik Schou Petersen.
- A Niels Schou Petersen, født 24. juli 1924 paa »Christiansbjerg«, gift 5. december 1948 med Margit Andersen, datter af bagermester Andersen, Riisskov. — Mekanisk værksted, Funderbakke, Silkeborg.
 Børn:
 1 Bente Schou Petersen, født 17. juni 1950
 2 Ole Schou Petersen, født 1. november 1953.
- B Oluf Schou Petersen, født 5. oktober 1925 paa »Christiansbjerg«, gift 14. maj 1949 med Dora Larsen, født 23. februar 1930, datter af Larsen, Nørreskiftegaard, Samsø. — Uddannet købmand. Stilling hos Jyllandsposten.
 Børn:
 1 Dorte Schou Petersen, født 29. september 1950
 2 Lone Schou Petersen, født 9. februar 1954.

C Bodil Schou Petersen, f. 26. september 1926 paa »Christiansbjerg«, gift 9. februar 1946 med Børge Kroman, søn af murer Kroman. — Børge Kroman har mekanisk værksted Mølle-gade 28, Skanderborg.

Børn:

- 1 Torben Kroman, født 20. juli 1947
- 2 Inga Kroman, født 23. februar 1951.

D Poul Erik Schou Petersen, født 2. juli 1928 paa Alken Østergaard, gift 1. september 1951 med Laila Aagesen, datter af købmand Aagesen, Olsker, Bornholm. Salgschef for Ford paa Bornholm. Bopæl: Rønne.

Børn:

- 1 Jesper Schou Petersen, født 17. august 1952
- 2 Pernille Schou Petersen, født 9. april 1956.



Ungdomsbilleder fra tiden før og omkring aarhundredskiftet
 Øverste række: Valborg, Inger Marie og Christiane Pedersen, Taastrup, Sørensen-slægten. Anton Pedersen Holm, Silkeborg, Melballe-slægten. Frederikke, Margrethe og Kirstine Jelsbak, Holme, Rasmussen-slægten. — Midterste række: Peder, Thomas og Anton Pedersen Holm, Silkeborg, Melballe-slægten. Petrea Møller, f. Kristensen, Borupgaard, Pedersen-slægten. Anders Jørgensen Jensen og Jens Mikkelsen Jensen, Adslev, Pedersen-slægten. — Nederste række: Thyra og Jensine Kristine Rasmussen, Aalsrode, samt Johanne Foersom, Rasmussen-slægten. Christian Haugaard, Bjertrup, Jensen-slægten. Johanne, Elna og Maren Pedersen Holm, Silkeborg, Melballe-slægten.

RETTELSER OG TILFØJELSER

- Side 46: G Frederik Stenstrup Jensen, Skanderborg, døde 16. maj 1959 efter ca. 20 aars stadig tiltagende sygdom.
- Side 117: 2 Henry Vilhelm Jørgensen, lektor ved Niels Brocks handelskole, er 1959 udnævnt til forstander ved samme skole
- Side 338: V Jens Jørgen Kirkegaard kom som 25-aarig til Thisted fra Maabjerg ved Holstebro og byggede ejendommen Storegade 8, hvor han aabnede møbelforretning. Den blev ført videre, da han døde i 1915 af den ældste søn, Peter Kirkegaard, til han omkring 1920 solgte og flyttede til København.
- Da J. J. K. aabnede sin møbelforretning, indrykkede han følgende annonce i bladene:
- Thisted, 28. maj 1884. Jeg tillader mig at henlede de ærede by- og landboeres opmærksomhed paa, at jeg har begyndt min snedkerforretning i hr. handelsgartner Carstens eiendom paa Vestergade og anbefaler jeg møbler fra almindelig maalede til meget fine i flere udenlandske træsorter, som italiensk og amerikanske nøddetræ, mahogni, fugleøretre, sorte møbler, graverede med guld. Meget anbefales egetræs antikmøbler. Møblerne ville næsten udelukkende blive forarbejdede paa eget værksted.
- Ærbødigst Jens Kirkegaard.
- Side 345: 1 Thyge Clausen og hustru Margrethe Sørensen:
Børn:
1c Henrik Macael Ebbe Clausen, f. 8. august 1958.
- Side 345: 2 Bodil Clausen og Gunner Leif Gundersen:
Børn:
2b Tom Gundersen, f. 22. februar 1959.
2c Tine Gundersen, f. 22. februar 1959.
- Side 347: 1 Dina Stockfleth Andersen blev efter 6 aars ansættelse som beskæftigelsesterapeut paa Orthopædisk hospital, København, ansat paa Bridge of Earn Hospital, Perth, Scotland. Fra 15. juli 1959 ansat som leder af beskæftigelsesterapien paa York House, Lissabon, Portugal.
- Side 347: 2 Erika Stockfleth Andersen, viet 31. juli 1959 i Rødovre kirke til kommunelærer Arne Henriksen, f. 23. november 1924, søn af orgelbygger Holger Henriksen og hustru Ester, f. Køhne.
- Side 347: L Knud Erik Kirkegaard, gift 15. oktober 1957 med frøken Ella Petersen, Frederiksberg.
- Side 353: F Folmer Stevns død 3. august 1959.
Ved Folmer Stevns's død udtalte Haandværkerskolens næstformand, borgmester Andersen, Sønderborg, ifølge »Sønderjyden«:

Ved det smertelige budskab om forstander Folmer Stevns's død bringes der sorg i hele kredsen omkring Haandværkerskolen. Siden Stevns i efteraaaret 1952 blev ansat som skolens forstander, har han gjort en overordentlig stor indsats for skolen. Han mødte ogsaa med gode forudsætninger i form af en meget alsidig uddannelse. Arbejdet paa Haandværkerskolen blev udført i den allerbedste aand.

Efter lang tids sygdom er Folmer Stevns nu bukket under, men hans arbejde vil længe spores paa Haandværkerskolen, det arbejde, han elskede saa højt og helt ofrede sig for. Han var fyldt med energi, var pligttopfyldende til det yderste, var ærlig og oprigtig, helt igennem et fint menneske. Nu er han ikke mere, men længe vil der staa glans om hans minde.

Tungt er det for os at miste en dygtig medarbejder, men tungere er det for hans familie. Vi sender medfølelse tanker til familie-kredsen, og vi udtaler et æret være mindet om Folmer Stevns.

Side 369:

Linie 9 fra oven: Mide, læs: Minde.

NAVNEREGISTER

(Alle kvindenavne maa søges under døbenavnet)

Aabenhus, Anna	208	Albrechtsen, Inge	440	Andersen, Ove Veng	110
Aagesen, Laila	453	— Jan	440	— Per Veng	110
Aas, Erik	231	— Lis	440	— Rasmus	110
— Gustav	231	— Sonja	440	— Dagny Marie	112
Abildgaard, Gerda	35	— Ruth	440	— Ester Nørregaard	115
— Peder Emil	35	Albrechtsen, Mette		— Karen Marie	130
Adamsen, C. E.	135	— Kirstine	253	— Bolette Marie	135
— Erik Vinding	135	— Helge	304	— Gudrun Vinding	135
— Niels Chr. Vinding	135	Allen, Viola Mae	299	— Niels	135
— Bent Bønlokke	451	Allin, Alfred Georg	85	— Inga	137
— Erik Bønlokke	451	— Arthur Frederik	85	— Jenny	154
— Harald Bønlokke	451	— Else Johanne	85	— Vilhelmine Amalle	155
— Inger Bønlokke	451	— Otto	85	— Agnes Marie	157
— Knud Bønlokke	451	— Th. Erik Bent	85	— Anders Simonsen	157
— Karen Schou	451	Almose, Ruth	151	— Astrid	157
— Kirsten Bønlokke	451	Ammentorp, Elise	118	— Herdis	157
— Olaf Bønlokke	451	Ammonsens, Roald	183	— Kirstine	157
— Poul Bønlokke	451	— Gerdi Margrethe	184	— Pehr Simon	157
Adamsson, Birger	408	— Moni Lizel	184	— Steen	157
— Nancy Lillian	408	Andersdatter, Ane M.	95	— Viggo	157
— Sv. Aage Gunnar	408	— Ane	193	— And. Chr. Støy	158
— Torben	408	Andersen, Ane Charl.	35	— Birthe Støy	158
Agger, Christiane	188	— Kirsten Tolstrup	38	— Fritz Støy	158
Agnos, Charles George	97	— Søren Tolstrup	38	— Henry	158
— Dorothy Mae	97	— Karla Viola	44	— Inger	158
— Marian Phoebe	97	— Karen Viola Leth	45	— Kirsten	158
Ahlefeldt-Laurvig,		— Rigmor	48	— Kurt Munch	158
Henriette E. Marg.	252	— Hans	62	— Lars	158
Ahm, Niels Johnsen	178	— Jens Ole	62	— Morten	158
— Jens	179	— Kirsten	62	— Simon	158
— Rigmor Kathrine	179	— Christian Ditlev	69	— Stig Munch	158
— Søren	179	— Ester	69	— Svend Aage	158
Albrechtsen, Annet	438	— Magdalene	69	— Torben Støy	158
— Axel Johan	438	— Mary	69	— Anny	159
— Bent	438	— Svend Christian	69	— Børge	159
— Birthe	438	— Annelise	70	— Inger-Lise	159
— Egon	438	— Anitta	71	— Mary	159
— John	438	— Britta	71	— Erna Astrid Rigm.	160
— Karen Andrea	438	— Joan	71	— Dortehea	170
— Søren	438	— Kaj	71	— Henrik Melballe	174
— Anne Grethe	439	— Pia	71	— Knud Emil	174
— Elna	439	— Vermund	71	— Anders Emil	177
— Erna	439	— Vivi	71	— Bent	178
— Hanne Elna	439	— Hedvig	73	— Grete Birkefeldt	178
— Ingrid	439	— Inge	85	— Jan Birkefeldt	178
— Johan	439	— Dortehea Elisabeth	94	— Jens	178
— Peter August	439	— Jens Christian	102	— Jørgen Havelund	178
— Ejnar Harald	440	— Annelise Veng	110	— Karen Havelund	178
				— Signe	178

Andersen, Torkil		Andersen, Knud Erik	249	Bach, Elna	111
Birkefeldt	178	— Kirsten	249	— Albert	407
— Tove Havelund	178	— Elna Helene	255	— Erik	407
— Finn	179	— Karen Kirstine	265	— Tove	407
— Knud	179	— Ane	271	— Andr. Rugaard	441
— Ove	179	— Martin	275	— Kirsten	442
— Villum	179	— Kristine	295	— Peter	442
— Alma Augusta	189	— Kristine Mathilde	298	Bachmann, Vera	299
— Anton Peter	189	— Carlo Strandby	299	Back, Henny	376
— Bent Hedelund	189	— Karen Grethe Juul	299	Baggesen, Clarence	424
— Jørgen Hedelund	189	— Marianna K. Juul	299	— David	424
— Karen Annine	189	— Bente Alice	315	— Jerome	424
— Karl Hedelund	189	— Inge	316	— Karen	424
— Mogens Hedelund	189	— Anne M. Vinther	320	— Nancy	424
— Niels	189	— Børge Vinther	320	— Patrick	424
— Niels Hedelund	189	— Elsemarie Vinther	320	Bak, Jens Pedersen	208
— Rasmine Kristine	190	— Niels Otto Vinther	320	— Elna	209
— Sofie Frederikke	190	— Susanne Vinther	320	— Ragnhild	209
— Anders Peter	200	— Dina Stockfleth	347	— Anton R.	412
— Kristine	200	— Erika Stockfleth	347	— Frida Marie	412
— Simon	200	— Poul Dienes	347	— Hans Henrik	412
— Aage Juul	201	— Inge Bostrup	360	Bald, Agnete	128
— Inger Juul	201	— Tove	376	Balle, Anna	251
— Karen	201	— Eleonora Kirstine	391	Bang, Tinne	291
— Martin	201	— Hilda Selma	393	— Peter Christian	369
— Rasmus	201	— Conradine	394	— Bertel	370
— Anna-Margrethe	209	— Emma Louise	398	— Jens	370
— Henning Rud	209	— Hannis Andreas	398	— Lars	370
— Henrik Rud	209	— Tage	406	Balzersen, Erik	241
— Jørgen Rud	209	— Leif	407	Basland, Dorthea M.	257
— Eva Tue	231	— Lisbeth	407	’Basse, Agnete	268
— Grethe Tue	231	— Aksel Frederik	409	Bauer-Petersen,	
— Richard Tue	231	— Hans Peter	409	Helga Gerda	371
— Steen Tue	231	— Anna Christina	410	Bech, Mads Hansen	87
— Trine Charl. Tue	231	— Alice Viola	410	Bech	180
— Anna Kathr. Edith	235	— Gunhilda Mathilda	410	— Kathrine	180
— Anna R. Johanne	235	— Rosalia Petrea	410	— Agnes	181
— Claus	235	— Frida H. Kirstine	411	Beck, Lis	243
— Nancy	235	— Agneta Marie		— Dieter Werner	449
— Annine Karoline	237	Chatrine	428	— Jørgen	449
— Tage	239	— Jytte Amstrup	435	Begg, Norma	126
— Marius	239	— Mary	438	Bendixen, Aase	248
— Vibeke	239	— Grethe Hauge	439	Bendtsen, Inger	352
— Clara	240	— Inger Hauge	439	Bendtsen, Irene Lund	338
— Dagny	240	— Jens Hauge	439	— Ivan Lund	338
— Ella	240	— Kirsten Hauge	439	— Poul Erik	338
— Harry	240	— Margit	452	Bengtson, Annalise M.	147
— Henning Haugaard	240	Andrews, Curtis Kent	109	— Inger Johanne	147
— Ib Rohde	240	— Donna Lynn	109	— Marinus Salomon	147
— Peter Ladeby	240	— Douglas Glenn	109	Bentzen, Else Tove	
— Stig Rohde	240	— Herbert G.	109	Melitta	173
— Tekla J. C.	240	— Roberta Marsh	109	Bergman, Bud	325
— Verner	240	Angress, Eva	413	— Donald Leigh	325
— Erik Haugaard	241	Andreasen, Jørgen	378	— Jerry Allan	325
— Dagmar	243	— Marianne	378	Berngrube, Otilie	
— Jens	247	— Per	378	Louise Marie	111
— Hans Due	248	Anthonsen, Jack	158	— Keld	112
— Kirsten Due	248	— Kurt	158	— Ruth	112
— Kristen	248	Arndt, Alex	77	Bertelsen, Jens Mar.	120
— Lene Due	248	Asmussen, Metha	171	— Jens Marius	121
— Lisbeth Due	248	Axelsen, A. Caroline	61	— Magda Helene	
— Annelise	249			Gammelgaard	121
— Ellen	249			— Mette Kathrine	
— Elsebeth Due	249			Gammelgaard	121
— Jenny	249	Baastrup, Jency Petra	35	— Mikael	121
— Johannes	249	— Peter	35		

Bertelsen, Niels Gam- melgaard	121	Brabrand, Hanne		Bruus, Elna	293
— Søren J. Gammelg.	121	Grethe	203	Brynaa, Kirsten Elf.	192
— Søren Herman	121	— Henning Mogens	203	Brødsted, Anna	
— Mette Marine	191	— Jens Joh. Jensen	203	Maria Drasbek	190
— Andreas	203	Bradsby, Elsie	66	— Helga Drasbek	190
— Erna	203	Bragsted, Ruth	268	— Jens Drasbek	190
— Ida	269	Brahe, Jens Peter	447	Burmeister, Ulla	
— Anette Præstkjær	307	— Rasmus Madsen	447	Wiinblad	426
— Bertel Kristian	307	Bramsen, Jette Due	246	Busk, Karmine Jensen	40
— Erik	307	— Lave	246	Byrialsen, Johanne	350
— Frede	307	— Lone Due	246	Bülow, Astrid	449
— Hans Peter	307	Brandt, Dagny Petrea	40	Bærnthsen, Bergitte	58
— Henrik	307	— Egon	40	— Bodil	58
— Jan Eske	307	— Ingelise	40	— Jens	58
— Marianne	307	— Marius Laursen	40	— Jørn	58
— Ole Hansen	307	— Peter Laursen	40	Bøgendal, Birgitte	85
— Thorkild Hansen	307	— Paul Ejnar	40	Bøgeskov, Aage	53
Bickel, Edith Elisab.	413	— Søren Ejn. Laursen	40	— Christian	53
Biker, Pedro	450	— M. Laursen Madsen	129	— Jens Jensen	53
— Susanne	450	— Alfred Madsen	130	— Jens-Jørn	53
Bindzus, Dora	405	— Carlo Madsen	130	— Svend Erik	53
Birk, Bodil	243	— Clara K. Madsen	130	— Søren	53
Birkeland, Mads Chr.	312	— Georg Mar. Madsen	130	— Jonna	54
— Anne Marie	313	— Magnus Madsen	130	— Kirsten	54
— Annette	313	— Ove	130	Børlum, Carl	73
— Bodil Marie	313	— Ove Peter Madsen	130	— Johannes	73
— Elisabeth Kathrine	313	— Aage Madsen	131	— Jonna	73
— Hans Christian	313	— Arne	131	— Karl Gerhard	73
— Ingeborg	313	— Elna Madsen	131	— Lydia	73
— Kirsten	313	— Georg Mar. Madsen	131	— Poul	73
— Kristian	313	— Leif	131	Böttcher, Anna	
— Knud Thøger	313	— Martha Madsen	131	Marie Monika	377
— Lisbeth	313	— Wolmer Madsen	131		
— Svend	313	— Grethe	275	Callesen, Carl	301
— Thomas	313	— Ane Marie	442	— Jens Christian	301
— Thor	313	— Birgit	442	— Gustav	422
— Thøger	313	— Kristian Mathias	442	Carlson, Blanche	423
Bjerke, Edith Astrid	160	— Laurs Jensen	442	— Gilbert	423
Bjerre, Anna Elisa		— Peter Jensen	442	— Kenneth	423
Elmstrøm	337	— Anne Elisabeth	443	Caspersen, Magdalene	116
Bjerregaard, Inge B.	108	— Ellen Marie	443	Cederholm, Edith	234
— Agnete	241	— Johannes Haurum	443	Cederquist	132
— Harald	241	— Ove Haurum	443	Cheatwood, Isabella	76
— Johannes	241	— Sv. Erik Damsgrd.	443	Christensdatter, Maren	201
— Laurids	241	Brask, Henry Georg	70	Christensen, Aage	36
Bjørnskov, Nielsine	406	— Kirsten	70	— Poul Roland	36
Bloch, Fr. Laurids	87	— Svend Erik	70	— Signe Charlotte	36
— Zippora	87	— Vibeke	70	— Villy Torkild	36
Block, Karen Marie	105	Bredahl, Knud	405	— Anna Bolette	41
Boden, Sandra	422	— Ole Skibby	405	— Erik Mondrup	49
— Stephen	422	— Poul Erik Skibby	405	— Mona Mondrup	49
— Stephen E.	422	Brehm, Ruth Adelheid	427	— Gudrun	61
— Wicky	422	Brendstrup, Anny	162	— Mette Kirstine	71
Bomholt, Anne Marg.	163	Brodorf, Conny	107	— Jensine	73
— Johanne Marie	163	— Søren Marius	107	— Emma	74
— Tage	163	Brogaard, Frank	49	— Valdemar	74
Borgbjerg, Meta	451	Brok, Jens Christian		— Niels Ditlev	100
Brabrand, Gudha	202	Nielsen	191	— Flemming Juul	101
— Mogens C. Jensen	202	— Karla Rasmine		— Inger Margrete	101
— Mogens Ejvind	202	Kirstine Nielsen	191	— Jens Chr.	104
— Stella	202	— Niels Nielsen	191	— Jørgen	104
— Aage	203	— Ingeborg Nielsen	192	— Lisbet	104
— Ane Marie Jensen	203	— Kirstine Nielsen	192	— Rasmus	104
— Caroline M. Jensen	203	Bruun, Marie	135	— Edith Anna	
		— Erna	233	Marie Magdalene	112

Christensen, Mogens E.	127	Christensen, Gunn. G.	316	Christrup, Gurli Edith	369
— Maren	133	— Ib Hornbæk	316	Clausen, Stig Rud	59
— Henry Valter	135	— Keld Hornbæk	316	— Svend Gunnar	59
— Alice Christine	136	— Yrsa	316	— Ebbe	344
— Ane	140	— Carl Martin Kaare	327	— Bodil	345
— Else M. Johanne	165	— Christian Rasmus	327	— Eva Merete	345
— Liza Tito	165	— Gudrun Kirstine	327	— Jens Claudi	345
— Agnete Dyrmann	167	— Inger Margrethe	327	— Thyge	345
— Inger Birgit	167	— Niels Erik Kaare	327	Clavio, Daniel	293
— Jørgen Dyrmann	167	— Inge Merete	332	— Gary	293
— Lars Dyrmann	167	— Peder Christian	332	— Robert	293
— Martha	167	— Poul Christian	332	— Thimoty	293
— Svend Aage	167	— Ruth Vibeke	332	Cochran, Paul Becker	66
— Thomas Dyrmann	167	— Astrid	411	Cork, Gertr. Constance	54
— Elly Marie	168	— Martha	422	Craig, Judith Ann	185
— Karen	175	— John	422	Craiger, Veca Marie	109
— Inger Margrethe	189	— Edward	423		
— Allan Flemming		— Marie	423	Dahlgaard, Karen	
Drasbek	190	— Dagmar	424	Marie	148
— Mona Elisabeth		— Donald	424	Dalgaard, Jens	451
Drasbek	190	— Ella	424	— Per	451
— Poul Ejner	190	— Herman	424	Dalsgaard, Flemming	60
— Aage	195	— Jeffrey	424	— Thomas	60
— Anders	195	— John	424	Dam, Anna Margr.	267
— Axel	195	— Joyce	424	— Martin	267
— Gudrun	195	— Randy	424	— Asger Ditlev	268
— Karen	200	— Rex	424	— Christen P. Ditlev	268
— Kirsten Marie	201	— Roland	424	— Hans Peter	268
— Ole Johan	203	— Schott	424	— Inge Irene	268
— Anny	208	— Shelley	424	— Karen Marie	268
— Martha L. Gade	215	— Erna Amby	426	— Elisabeth	343
— Asger	218	— Inge Munk	433	Damgaard, Jenny	298
— Hans Qvesehl	218	— Ricard	433	Danielsen, Ane Marie	55
— Poul	218	— Edith Munk	434	— Erik	56
— Birthe Kirsten		Christiansen, Erna	94	— Jensine Elisabeth	57
Haugaard	238	— Erik Lund	161	— Anna	58
— Charles	249	— Jens Lund	161	— Anna Elisabeth	58
— Jens	249	— Aase Lund	162	— Danius Peter	58
— Kirstine	249	— Anders Lund	162	— Elisa Margrethe	58
— Margrethe	249	— Erik Lund	162	— Erna	58
— Anette	257	— Jens Ole Lund	162	— Rasmus	58
— Ena	257	— Jørgen Lund	162	— Aase Margrethe	59
— Erik	257	— Karen Lund	162	— Dorte	59
— Olaf	257	— Kirstine Lund	162	— Freddy Overgaard	59
— Ole	257	— Knud Lund	162	— Martin Overgaard	59
— Knud Erik	259	— Svend Lund	162	— Sonje Johanne	59
— Bent	261	— Søren Lund	162	— Søren Petrea	
— Inger	261	— Jytte Helen	171	Overgaard	59
— Karen	261	— Kirsten	200	— Alma Marg. Overg.	60
— Leo	261	— Martha	202	— Anker Overgaard	60
— Oluf	261	— Elise Rude	252	— Astrid Henriette	60
— Svend	261	— Henrik Rude	252	— Elly Aug. Overgrd.	60
— Søren	261	— Villy Leif	252	— Johanne Mathilde	
— Helga Marie	272	— Ragnhild	369	Overgaard	60
— Erik Jelsbak	287	— Jens Sørensen	392	— Laura Kirstine	
— Kaj Jelsbak	287	— Eva	393	Overgaard	60
— Svend Aage	287	— Jytte	393	— Laura	60
— Tove Jelsbak	287	— Jytte Marie	393	— Marie Katinka	
— Inge Ketty	293	— Yen	393	Overgaard	60
— Anna	299	— Jørgen Erik	414	— Anne Elisabeth	
— Ida Margrethe	300	— Marianne Birgitte	414	— Erik	61
— Bente Krag	307	Christoffersen, Mary		— Eva	61
— Ellne	315	Bertha	104	— Jens Emil	61
— Elisabeth	316	— Kirstine	131	— Svend	61
— Georg Chr.	316	— Betsy Oxholm	326		

Danielsen, Sv. Overg.	61	Ditlevsen, Thora	273	Ebert, Carl Adolf	343
— Søren	61	— Anna Leth	274	— Inger	343
— Elsa Ann	62	— Ane Mette	274	— Jørgen	343
— Johan Møller	70	— Henriette	274	— Kirsten	343
Danild Kirsten	204	— Karen Leth	274	Eierstrand, Anders	
Davis, Diana Denis	422	— Ane Margrethe	274	Simon	159
— James N.	422	— Martin Georg	274	— Emil Frede Gerner	159
— Marcia Ruth	422	— Petra Leth	274	— Jaina Kirsten	159
Dian, Willna	299	— Petrine	275	— Karin	159
Diers, Beverley	78	Dittmer, Edith	302	— Marian	159
— Donald Glenn	78	Dollerup, E.	69	Eilersen, Kirsten	177
— Frederick C.	78	— Norbert Edvard	69	Ejlertsen, Kamma	198
— Glenn A.	78	— Preben	69	Elfvig, Kim	158
— Gregory Willis	78	— Rita	69	— Kurt	158
— Helen Irene	78	Domino, Dagny Gunh.	143	Elling, Dagny	317
— Leo R.	78	Donnerborg, Finn	317	Emdal, Anna	
— Lynette Ann	78	— Erik	317	Elisabeth	57
— Marna Lee	78	— Esben	317	— Birthe Marie	57
— Paul R.	78	Drummond, Albert	185	— Else Inge	57
— Thomas Bruce	78	— Craig Gordon	185	— Erik Arne	57
Ditlevsen, Petrine	159	— Douglas Stuart	185	— Finn Vagn	57
— Ane Kathrine	263	— Michael Craig	185	— Hans Ellis	57
— Ditlev Peder	265	Due, Ira Marie Jensen	53	— Inger Lise	57
— Peder	265	— Kirstine Frands-		— Mary	57
— Agnes Hedvig	266	datter	244	— Niels Peter	57
— Albert	266	— Frands	245	— Per Bent	57
— Anders	266	— Rasmus Frandsen	245	— Per Cilius	57
— Elna Margrethe	266	— Aase	246	— Peter	57
— Karen Lydia	266	— Anne Kirstine	246	— Rasmus Peter	57
— Luella Karen	266	— Karl Jørgen	246	Enevoldsen, Anne	
— Susanne Margr.	267	— Karen Johanne	246	Mette	82
— Martinus	268	— Kristian Hau-		— Elna Jensine v. d.	124
— Agnes	269	gaard Frandsen	246	— Holger Kr.	197
— Alfred	269	— Knud Erik	246	— Inger	197
— Asbjørn Holmboe	269	— Niels Kristian	246	— Knud	198
— Esbon Kassimir		— Rasmus Frandsen	246	— Niels Thøger	198
Holmboe	269	— Anna	247	Engsted, Bengt	424
— Henning Peter		— Else Margareta	247	Eriksen, Jens	
Holmboe	269	— Frands Kristian	247	Winther	249
— Ivan Holmboe	269	— Johanne	247	— Hans Georg	288
— Karen Ester		— Jørgen Vilhelm	247	— Lisbeth Marie	299
Holmboe	269	— Karen Elisabeth	247	— Anders	351
— Per Hvejsel	269	— Maja-Stina	247	— Henning	351
— Per Holmboe	269	— Martin Kristian	247	— Ebbe	352
— Børge	270	— Ellen Kirstine	248	— Sigrid	352
— Ellen Hvejsel	270	— Marie	248	Ernstsen, Ellen Nora	
— Emmy	270	— Svend	248	Kirstine Gerda	42
— Hans	270	— Aage	249	Erzberger, Jay Christ	98
— Inge Martha	270	— Jenny	249	Esbensen, Laura	272
— Jens	270	— Margrethe	249	Eskildsen, Axel	60
— Kirsten	270	— Martha	249	— Agnes Elisabeth	160
— Sigurd	270	— Tage	249	Espensen, Mette Leth	274
— Anne Margrethe	271	— Thora	250		
— Bent	271	Dupgaard, Ellen	303	Falk, James D.	248
— Ditlev Peder	271	Dyhr, Arne	192	— Joan Marie	248
— Else	271	— Birte	192	— Sue Ellen	248
— Jens	271	— Chr. Emanuel	192	Falkenberg, Tove	318
— Svend	271	— Hanne	192	Fardoe, Robert	433
— Anders Kasper	272	— Inge	192	— Christoffer Munk	433
— Erik	272	— Karen Margrethe	192	— Antony Munk	433
— Hildur	272	— Margit	192	Feldvoss, Mary	
— Jens Arne	272	— Martin	192	Fulendorff	70
— Jette	272	— Niels Olaf Chri-		Ferslev, Alice	418
— Mary Jensine	272	stensen	192	Fjirgaard, Andr. Mar.	110
— Torben	272	— Anna Marie	207		

Fiirgaard, Gunnar		Gall, Johannes	265	Gregersen, Aage	
— Laurits Rasmus	110	Gammelgaard Ane		— Julius Johan	169
— Dagny Marie	111	— Rasmine Kirstine		— Anni Dyrmann	170
— Paul Frede Veng	111	— Sørensen	37	— Jan Dyrmann	170
Fisker, Hertha Helene	374	— Niels Sørensen	37	— Kurt Dyrmann	170
Flengel, Edith	269	— Else Marie Helene		— Per Dyrmann	170
Floor, Mogens	289	— Sørensen	118	Grevlund, Henning	
— Karsten	290	— Niels Sørensen	118	— Herman	147
— Susanne	290	— Rasmus Sørensen	118	— Herman Wessel	
Foersom, Ane Mette	317	— Ane Marie Kirst.		— Martin Bjørn	147
— Cacper Gerhardt		— Sørensen	119	— Minna Harda Ida	147
— Clemens Funck	317	— Aline Rasmine		— Greve, Anna	238
— Ellen Caroline	317	— Sørensen	120	— Grim, Kate	45
— Johanne Cecilie	317	— Søren Sørensen	120	— Gross, Benno	85
— Peter Thun	317	— Peter Sørensen	121	— Elj	85
— Petra	319	— Rasmine Sørensen	121	— Steffen	85
Fogh, Gunnar	443	— Aage Sørensen	122	— Grovers, Lillian	85
— Gustav	443	— Aa. Peter Sørensen	122	— Preben	85
— Karsten	433	— Aksel	122	— Grønqvist, Hanna	321
Folden, Jens	65	— Arne Wissing	122	— Guld, Jens	69
Foss, Chr. Michael	134	— Else	122	— Johannes Fenger	69
Frahmé	93	— Else Martha	122	— Lena	69
— Henny Jonna	93	— Erik	122	— Niels Kristian	69
Frandsen, Anders		— Frode	122	Gundersen, Anne	
— Anton Henry	145	— Leo	122	— Dorthe	345
— Johannes Magnus	145	— Lis	122	— Gunner Leif	345
— Anna Augusta		— Niels Wissing	122	— Gytkjær, Gyrithe	162
— Jensine Marie	145	— Rasmus Wissing	122		
— Sara Kathrine	145	— Anna Sørensen	123	Haahr, Birgit	126
— Grethe	172	— Bodil Anemette	123	— Erling Carlsen	126
— Grethe	198	— Gunnar Wissing	123	— Flemming	126
— Kirstine Marie	302	— Viggo Wissing	123	— Knud Thorlund	126
Franck, Knud	90	— Edel Enevoldsen	124	— Niels Peter	126
Frederiksen, Dorthea	305	— Marinus Sørensen	124	— Metha Kirstine	127
— Gotfred Martinus	323	— Anna Margrethe	242	Haakonsen, Anker	
— Ove Kjeld	323	— Peter	242	— Vilhelm Hjalmar	296
— Poul	429	— Gerda Marie	243	— Ella Kirst. Marie	296
— Emilie	440	— Jens Kristian	243	— Else Strandsbjerg	296
Frederickson Rosanne	110	— Per	243	— Erik Strandsbjerg	296
— Frier, Helle Vibeke	409	— Tage	243	— Ernst Strandsbjerg	296
— Poul Uffe	409	Garrison, Betty Jayne	109	Hagen-Madsen, Else	115
— Ragnv. Gotfred B.	409	— Harold Edvard	109	— Johanne Marie	115
Friis, Astrid Kamilia	316	Gaskill, Jacqueline Lea	109	— Mette	115
— Gerda Emilie	433	— John James	109	— Søren Peder	115
Frost, Ena Wengel	198	Gebhardt, Emma	146	Hald, Mathilde	265
Fuhlendorff, Anna T.	199	Geert, Birgit	316	Hamilton, Kathleen	97
Fullen, Charles Arth.	66	— Britta	316	Hasselbalch, Mette	
— Helene Marian	66	— Inga	316	— Kirstine	162
— Norman Thomas	66	— Jens Georg	316	— Severin	162
— Minnie Hansine	66	— Tage Ingemann	316	— Søren Melballe	162
— Vera Ruth	66	— Jørgensen, Jørgen	391	— Birgit Melballe	163
— Woodrow Wilson	66	Gertsen, Gert	429	— Frederik Melballe	163
Fynbo, Grethe Hansen	327	Gillespie, Lois	125	— Helene	163
Følkner, Anne Mette	120	Gislason, Agnete	182	— Henning Melballe	163
— Reidar	120	Gørrild, Oda	413	— Rasmus Melballe	163
		Golchuk, Elisabeth	316	— Torben Melballe	163
		Goldnoft, Sonja	349	Hansen, Birgit Gam-	
Gade, Nanna	59	— Gotfredsen, Gerda	100	— melgaard	37
— Egon	261	Grand, Jørgen	338	— Jens	37
Gall, Anna Kirst. E.	235	— Niels Busk	338	— Jens Lillemose	37
— Thomas Rasmus	235	Grann, Carl	132	— Holger Gammelgrd.	37
— Fr. Nathanael	263	Greenwald, Daniel	424	— Niels Gammelgrd.	37
— Thomas Rasmus	263	— Marsha	424	— Regner	37
— Agnes	264	— Patricia	424	— Svend Gammelgrd.	37

Hansen Aage Gammelg.	38	Hansen Leonard Ray	113	Hansen Niels Jørgen	331
— Holger Gammelgrd.	38	— Margaret Odell	113	— Signe	371
— Jens Jørgen	38	— Nancy Arlene	113	— Kathrine	380
— Jørgen Gammelgrd.	38	— Raymond	113	— Arne	382
— Knud Gammelgrd.	38	— Anne Lise Gam-		— Else Marie	382
— Thyge	38	— melgaard	123	— Helge	382
— Troels Bidstrup	38	— Ole Gammelgaard	123	— Ingelise	382
— Frederikke	39	— Svend Aage	123	— Jørgen Martin	382
— Helga Holm	39	— Gustav	135	— Niels	382
— Karen Marie K.		— Erna Vinding	136	— Stine	391
Hansine Frederikke	40	— John Vinding	136	— Erik	400
— Helen	44	— Peter	136	—	406
— Birgit Balling		— Sara Olivia	136	— Benni	406
Overgaard	46	— Tove Vinding	137	— Henning	406
— Jens Julius	46	— Felix Georg Vald.	140	— Joan	406
— Karin Balling		— Georg Valdemar	140	— Jørgen William	410
Overgaard	46	— Elisabeth	143	— Birthe	411
— Kitti Alich Overg.	46	— Olga Vera Ruth	144	— Karl-Johan	411
— Søren Finn Overg.	46	— Aksel Peter	148	— Marianne	411
— Hans Peter	53	— Anders Peter	148	— Arne Appeldorf	413
— Marie	53	— Ejnar Kristian	148	— Per Appeldorf	413
— Mariane	53	— Jens Søren	148	— Erik	426
— Mette	53	— Birthe	154	— Lone Munck	426
— Peter	53	— Esther	163	— Stig Munck	426
— Petra Marie	53	— Mette	170	— Jens Peter	429
— Hans Peter	54	— Egon	190	— Hansine	429
— Henry	54	— Lisbeth Drasbek	190	— Anna Munch	430
— Jørgen	54	— Steffen Drasbek	190	— Christiane Munch	430
— Mette	54	— Edith Dahl	192	— Erik Munch	430
— Søren	54	— Hardy	192	— Kristian Munch	430
— Anna Margrethe	55	— Osvald Tapdrup	192	— Sara Munch	430
— Annelise Overgrd.	55	— Ester	195	— Gerda	443
— Anette Overgaard	55	— Grethe Ella	202	— Georg Julius	444
— Inger Overgaard	55	— Ellen M. Cramer	203	— Lars Leth	444
— Johs. Overgaard	55	— Erik	234	— Gurli	448
— Søren Finn Overg.	46	— Harald	234	— Inge K.	452
— Metha Overgaard	55	— Elise	249	Harbo, Knud	34
— Rasmus Overgaard	55	— Niels	260	Harlev, Gudrun	289
— Aage	60	— Lise Keis	273	Hartelius, Esther	
— Edel Margrethe	60	— Gustav	286	Ulrika	147
— Villy	60	— Jens P. Jelsbak	286	Haugberg, Anders Chr.	105
— Bodil Marie	65	— Jonna Claudine		— Edel	105
— Frank	74	Jelsbak	286	— Anna	106
— Jan	74	— Anne	292	— Anna Margrethe	106
— Niels	74	— Christian A.	292	— Alice	106
— Robert	74	— Christine	292	— Anders	106
— Vibeke	74	— Helen	292	— Jens Nielsen	106
— Ellen Christine	76	— Clifford	293	— Kristen	106
— Kaj	77	— Evelyn	293	— Søren	106
— Anthony Finn	87	— Luella	293	Haugaard, Frida	
— Christen	87	— Rupert	293	Kirstine	48
— Hans Jørgen	87	— Karen Kirstine	303	— Christian Pedersen	222
— Helga	87	— Aage Ingemand	304	— Ane Mette Chri-	
— Ketty	87	— Erik Vedel	304	stiansen	223
— Hanne Lis	94	— Henning Vedel	304	— Peder Christiansen	223
— Susanne Elisabeth	94	— Carl Georg	305	— Christian	226
— Vagn Aage	94	— Maria Kirstine	309	— Erik	227
— Carl Vilhelm	95	— Hedvig B. Johanne	312	— Kirsten	227
— Anne Kathrine	102	— Anders Schousgrd.	313	— Lise	227
— Karen Elisabeth	103	— Karen	313	— Poul	227
— Mildred Marie	112	— Karen Elisabeth	313	— Anton	228
— Nisse	112	— Vagn	313	— Esther	228
— Dolores	113	— Eva	331	— Gunnar Peter	228
— Kristine Marie		— Folmer	331	— Hans Karsten	228
Elisabeth	113	— Helge	331	— Henry	228

Haugaard, Klaus Chr.	228	Henriksen, Inger	127	Holm, Dora Leona	77
— Mathias	228	— Niels Chr.	127	— Edel	242
— Poul Erik	228	— Edith Stenkjær	297	— Kristian	242
— Edle	229	— Jens Chr. Munch	401	— Merete	242
— Harald	229	— Ane Sørine	403	— Michael	242
— Karen Birgitte	230	— Kristiane Erikm.	407	— Ellen	430
— Oskar	230	— Kirstine Marie	409	— Bent Christian	449
— Per	230	— Petrea	414	— Christian	449
— Preben Bo	230	— Karen Marie	422	— Anna	450
— Elly	231	Henrichsen, Else Ruth	74	— Eli	450
— Jens Christiansen	231	Hermansen, Hjørdis	121	— Jørgen	450
— Karen	231	— Jens Kristian	306	— Niels Thorbjørn	450
— Anna Kirstine	232	— Peder Viggo	306	Holm-Jørgensen, Ingr.	38
— Rudolfine Johanne	232	— Thorvald	306	Holmgaard, Hilda	124
— Christian Laurits	233	Hersing, Carl Georg	85	— Hanne	344
— Ebba	233	— Grethe	85	Holmboe, Agnes	268
— Edith	233	— Knud	85	Holst, Grethe	288
— Paula	233	— Lilly	85	— Holger	288
— Merry	234	Hetebrügge, Knud		— Karen	288
— Svend Aage	234	Valentin	174	— Kristian Peder	288
— Ane Johanne		Heier, Ella	83	— Ove	288
Christiansen	235	Hildebrandt, Ruth	289	Hornbostel, Hermann	377
— Marg. Christiansen	236	Hillersborg, Aage		— Irmgard	377
— Kirst. Christiansen	243	Stevns	353	Hornbæk, Viola Marie	316
— Metta Marie Christiansen	250	— Bendt	353	Hougaard, Knud Brun	40
Hauschildt, Ragnhild		— Ejnar	353	Hove, Hanne Hasselbalch	163
Lydia Ellinor	348	Hirsbro, Margaret		— Ove	163
Hautorp, Erik	234	Bruus	294	— Svend Hasselbalch	163
— Jørgen	234	— Marianne Bruus	294	Hovaldt, Ella	179
— Kirsten	234	— Niels Bruus	294	Hueg, Kenth	393
Havelund, Sigrid		— Sigurd Rosenkvist	294	— Leon	393
Andersen	178	Hjelmborg, Aase	227	— Rene	393
Heeno, Birthe	298	Hjordt, Lise	182	Hvejsel, Emmy	269
Hedegaard, Hans	260	Hjort, Gertrud Kirstine Whittard	353	Hyllested, Anna	
— Aage	261	Hjortsberg, Jean		Johanne Nielsen	35
— Kaare Marius	261	Christer	425	— J.	35
Hedemand, Eva	372	— Alice Margrethe	426	— Mary Nielsen	35
Hedemand-Rasmussen,		— Eva Elisabeth	426	— Gunnar Nielsen	36
Hasse	374	— Helga M. Jugenia	426	— Jeppe	36
— Lene	374	Hladik, Maureen	126	— Niels Anker	36
— Steffen	374	— Maurice	126	— Anna Margrethe Nielsen	37
Hegelund, Aksel	244	— Norman	126	— Else Nielsen	37
— Ane Marie	244	Holk, Åke	155	— Jeppe	37
— Arne	244	— Birker Normand		— Karen	37
— Jens	244	Munk	155	Høgsgaa, Birger	167
— Ole	244	— Ejvind Munk	155	— Erling Christensen	167
— Asger	245	— Jørgen	326	— Henrik	167
— Frands	245	— Mar. Christiansen	326	Hørdum, Rasmus	59
— Ib Nymark	245	— Else	327	— Ejnar Johannes	60
— Johanne	245	— Elsebeth	327	— Ivar	60
— Karen Margrethe	245	— Erik	327	— Ove	60
— Karl Ole Nymark	245	— Ida Kristine	327	Høst, Jytte	427
— Ragnar Nymark	245	Holm, Anne-Marie	38	Høster, Hanne Bente	171
— Ruth Nymark	245	— Knud Tage	46	Högländer, Eva	
— Thomas Ole	245	— Peter Stenstrup	46	Frideborg	319
Hegndal, Valdemar	319	— Anton Pedersen	75	Irminger, Ruth	349
— Lars Foersom	319	— Elna Pedersen	75	Iversen, Else	73
— Valdemar Foersom	319	— Jens Pedersen	75	— Niels	128
Hemmingsen, Else		— Johanne Pedersen	75	Jacobsen, May	96
Margrethe	105	— Karen Marie Pedersen	75	— Birgit Lindschou	182
— Marie	158	— Maren Pedersen	75	— Niels Lindschou	182
Henriksen, Edith	47	— Peder Pedersen	75		
— Ellen	127	— Thomas Pedersen	75		
— Henry	127				

Jacobsen, Svend Erik	182	Jelsbak Rigmor Mar-		Jensen, Knud	54
— Anna Marie		grethe Schnack	288	— Verner Stegger	54
Hagenau	199	— Søren Strand	288	— Alice Stegger	55
— Olivia	237	— Aage	289	— Kirsten Stegger	55
— Birthe	238	— Anna	289	— Laura	58
— Arne Bo	238	— Asger	289	— Anna Margrethe	60
— Børge	238	— Børge	289	— Harald Hougaard	60
— Gunna	238	— Jette	289	— Henning Hougaard	60
— Rigmor	238	— Karen	289	— Lilly Johanne	60
— Thorkil Anton	238	— Lars Peter Jensen	289	— Ove Hougaard	60
— Børge	414	— Peter	289	— Helena K. O. M.	67
— Lilian Irene	414	— Sigrid	289	— Peter	69
— Rune	414	— Vagn	289	— Anine	70
— Hans	440	— Inger Margrethe	290	— Anna Inga	71
— Kim	440	— Jens	290	— Carlos Grønfeldt	71
Jakobsen, Alma Marie	49	— Karl Jensen	290	— Henning Grønfeldt	71
— Johanne	74	— Knud	290	— Kn. Erik Grønfeldt	71
— Søren	187	— Øjvind	290	— Bent Schlein	73
— Agnes Petra	188	— Anker	291	— Inger Schlein	73
— Alicia	188	— Anna Kirstine	291	— Kirsten Schlein	73
— Benny Johanne	188	— Annelise	291	— Mabel	76
— Eva Margit	188	— Arne	291	— Carl Georg	83
— Holger Peter	188	— Bodil Marie	291	— Emil	83
— Jakob Bendiks	188	— Inger	291	— Jens Peter	83
— Karl	188	— Karl Henrik	291	— Johannes	83
— Karl Peter	188	— Kurt	291	— Johannes Bruhn	83
— Olga Andrea	188	— Lisbeth Schnack	291	— Kirsten	83
— Palle	188	— Niels Karl	291	— Rasmus	83
— Peter	188	— Per Schnack	291	— Thorkild Bruhn	83
— Roberto	188	— Preben	291	— Ellida	84
— Sigrid	188	— Søren	291	— Harry Grovers	84
— Tom	188	— Frederikke Jensen	292	— Herman Cleveland	84
— Walter Richard	188	— Margrethe Jensen	292	— Olga	84
— Maren	193	— Bent Bruus	293	— Thorvald	84
— Jens Andreas	199	— Susanne Bruus	293	— Augusta	85
— Jens Valdemar	199	— Svend Jensen	293	— Olga	85
— Jakob Heydorn	210	— Therese Bruus	293	— Robert	85
— Kaj Heydorn	212	— Annette Bruus	294	— Eleonora, Theodora	
— Rosa	237	— Anton Jensen	294	Gunhilda Dorteaa	88
Jarlis, Darl. Marie de	186	— Eigit Wulff	294	— Th. Markus Wilh.	88
Jelsbak, Jens Jensen	283	— Else Bruus	294	— Jenny Marie Sofie	92
— Ane Kirstine Jen-		— Flemming Bruus	294	— Inger Helene	
sen	285	— Kirst. Marie Wulff	294	Josefine Christine	
— Frederik Jensen	285	— Vagn Bruus	294	Marie	93
— Jens	285	— Ana Maria Murillo	295	— Niels Heinrich	93
— Jens Jensen	285	— Christina Isabel		— Poul Fritz	93
— Peder Rasmussen		Murillo	295	— Jørgen Vilhelm	95
Jensen	285	— Ricardo Jaime		— Vilh.	95
— Anna Schnack	286	Murillo	295	— Jens	106
— Helene Schnack	286	Jensen, Elly Sønderg.	34	— Amalie	107
— Signe Schnack	286	— Sofie	35	— Jens Jørgen	107
— Jens Chr Olav		— Dagmar Raudi	36	— Jensine Cecilie	107
Schnack	287	— Anna	38	— Kristian	107
— Birthe Roest	288	— Anna Margrethe		— Magnus	107
— Frede Schnack	288	Stenstrup	46	— Søren Marius	107
— Hans Peder	288	— Frederik Stenstrup	46	— Sørine	107
— Harald Schnack	288	— Kaja Lise Stenst.	46	— Arne	108
— Ingeborg Schnack	288	— Ane Kirstine	47	— Birthe	108
— Jens	288	— Ellen	49	— Doris	108
— Lilian Schnack	288	— Anna Margrethe	54	— Erna Amalie	108
— Margit Roest	288	— Bitten	54	— Harald	108
— Marie Magdalene		— Hanna	54	— Harald Richard	108
Schnack	288	— Ivan	54	— Inge	108
— Peder Schnack	288	— John	54	— Inge Margrethe	108

Jensen, Jørgen Edv.	108	Jensen, Ida Vinding	137	Jensen, Peter	164
— Kjeld	108	— Inger Vinding	137	— Søren	164
— Petrea	108	— Jens Steen Kaae	137	— Marie	166
— Rasmus Søren	108	— Jørgen Vinding		— Niels	166
— Richard	108	— Kaae	137	— Tove	170
— Thorchild	108	— Kurt Vinding	137	— Marie Melballe	171
— Thyra	108	— Petra Knudsine		— Carl	173
— Alice Eleanore	109	— Marie	137	— Petrea Cecilie	174
— Alma Margaret	109	— Rasmus Vinding	137	— Sigurd Bonde	176
— Ane	109	— Sigrid Vinding	137	— Ane Kathrine	179
— Arthur Lewis	109	— Sonja Vinding	137	— Maja	180
— Dorothy Marie	109	— Ernst Kristian		— Dora	184
— Otto Herman	109	— Peter	138	— Emil Karl	184
— Raymond William	109	— Finn Vinding	138	— Jens	184
— Robert	109	— Jan Vinding	138	— Dora Marie	185
— Frederikke	110	— Ane	139	— Ralph Otto	185
— Jørgen	111	— Anton	139	— Austin Anthony	186
— Niels Anton	111	— Ella	139	— Christopher Fran-	
— Per Veng	111	— Emma	139	— cis	186
— Alfred Peder	112	— Hans Peter	139	— Donna Marie	186
— Ane Nielsine	112	— Jørgine	139	— Mark Austin	186
— Asta Herdis	112	— Katrine	139	— Ralph Otto	186
— Egon Berngrube	112	— Peder Michael	139	— Thomas Michael	186
— Erwin Berngrube	112	— John Stokholm	143	— Ester Arnskov	189
— Jens Vilhelm	112	— Stefan	143	— Kirsten	190
— Kristian	112	— Peter Valdemar	144	— Ane Kathrine	191
— Orla Berngrube	112	— Allan Nygaard	145	— Jens	191
— Laura	113	— Edith Johanne	145	— Karl	191
— Peder	114	— Richard Walther	145	— Marie	191
— Eline	115	— Erik Villy	146	— Marie Kirstine	191
— Evan Robert	115	— John Kaare	146	— Thøger	191
— Hildur	115	— Nina Aase	146	— Ane Eriksen	196
— Ingerlise Nørreg.	115	— Karen Margrethe		— Irma	198
— Kirsten Nørreg.	115	— Søs	147	— Rasmus	200
— Margr. Nørregaard	115	— Knud Søs	147	— Jens	201
— Marianna Nørreg.	115	— Poul Søs	147	— Ane Johanne	202
— Arne Viggo	116	— Svend Søs	147	— Bærnt	202
— Irene	116	— Valdemar Søs	147	— Karen	203
— Irene Seiglin	116	— Anders	148	— Jens	205
— Maren	116	— Ane Margrethe	148	— Kristian Nyholm	205
— Maren Kathrine	116	— Anette Marie	143	— Thøger	205
— Ruben Sieghart	116	— Jens Jakob Martin	148	— Niels Peter	206
— Petrea	119	— Johannes	148	— Karen Marie	207
— Birgit	120	— Kathrine	148	— Christian	210
— Knud	120	— Kristian	148	— Erna Sigrid	210
— Lisbeth Schriver	120	— Maren	148	— Arla	212
— Annelise Hege	122	— Mette Marie	148	— Morten	212
— Anna Elfrida		— Niels	148	— Jens Anton	213
— Søndergaard	126	— Søren Peter	148	— Jensine Stærmosé	213
— Ester Birgitte	126	— Søren Rasmussen	148	— Anna Birthe Dørup	215
— Rasmus Christian	126	— Dorthea Frede-		— Anna Margrethe	215
— Anton Søndergaard	127	— rikke	151	— Arne Dørup	215
— Edel Nathalie	127	— Betty	152	— Inge Grete Dørup	215
— Karen Margrethe	127	— Gurli Solveig Jeff	157	— Jens Olaf Dørup	215
— Mette Agnethe	127	— Jeff Michael	157	— Karen Ingeborg	215
— Petra Marie	127	— Ruth Ellinor Jeff	157	— Tage Dørup	215
— Klara Vinding	136	— Karen Margrethe	158	— Ulla Dørup	215
— Rasmus	136	— Marie	161	— Per Dørup	215
— Søren Vinding	136	— Søren Rasmussen	161	— Andrea Dam	217
— Anna Vinding	137	— Dorthea Melballe	163	— Tove	217
— Erik Vinding	137	— Jens Peter	163	— Bærnt	221
— Hans Vinding	137	— Søren Melballe	163	— Niels	221
— Herdis Vinding		— Jens Melballe	164	— Thøger	221
— Kaae	137	— Jørgen Melballe	164	— Anna	226
		— Ole Melballe	164	— Sørine	228

Jensen, Camilla	233	Jensen Inger Georgine	306	Jensen, Inger Leth	441
— Emma	234	— Edith Marie	326	— Henning Leth	441
— Gerda Frederikke	237	— Erna Marie Worm	327	— Julie Leth	441
— Brian Krog	239	— Ruth	328	— Lars Mikael Leth	441
— Lillian Krog	239	— Kristine	331	— Ane Mathilde	442
— Sine	241	— John Gordon	338	— Arne Leth	443
— Arne Bundgaard	243	— Jørgen Gordon	338	— Erling Leth	443
— Hans Bundgaard	243	-- Clara	345	— Jenny Leth	443
—, Ingvar Bundgaard	243	— Martha Sofie	370	— Kurt Leth	443
— Meta Kirstine	244	— Karin Eleonora	376	— Mette	443
— Gudrun Dam	252	— Peter Ejler	381	— Anders Jørgensen	444
— Rasmus	253	— Thora	381	— Anna Kirstine Leth	444
— Nancy Holm	256	— Lillian	393	— Anne Margr. Leth	444
— Kirstine Marie	266	— Marius Jørgen		— Dorthea	444
— Karoline	270	— Anton Johannes	396	— Grethe Leth	444
— Niels Aage	272	— Dagny Kaae	397	— Jenny Leth	444
— Ole Ditlev	272	— Tage Kaae	397	— Jens Mikkelsen	444
— Peter Ditlev	272	— Peder	400	— Laura Margrethe	
— Frederikke	283	— Elly	404	Leth	444
— Jens Ingemann	286	— Hilma	404	— Margrethe	444
— Anna Lise Jelsbak	287	— Kristian	404	— Marie Leth	444
— Anna Marie Jelsbak	287	— Ragnhild	404	— Vagner	444
— Bodil Jelsbak	287	— Birte	408	— Jens Mikkelsen	446
— Else Jelsbak	287	— Anna-Lise	410	— Margrethe	446
— Frede Jelsbak	287	— Arly Håkon	410	— Marie	447
— Gunnar Jelsbak	287	— Tove	410	— Cecilie Mikkeline	450
— Inger Jelsbak	287	— Henning	418	Jenison, Mildred	
— Jette Jelsbak	287	— Kristjan	418	Myrtle	185
— Mogens Jelsbak	287	— Troels	418	— Rollin Bradley	185
— Peder Jelsbak	287	— Helle Ferslev	419	— Ronelle June	185
— Ruth Irene Jelsbak	287	— Jørgen Ferslev	419	Jensby, Hilda Sofie	
— Sonja Jelsbak	287	— Kirsten Ferslev	419	Kjær	331
— Svend Aage Jelsbak	287	— Lis Ferslev	419	Jensdatter, Ane	
— Vagn Jelsbak		-- Sine Marie	424	Margrethe	148
Ingemann	287	— Aage Munck	426	— Ane Kirstine	222
— Anthon	296	— Elisabeth Munck	426	— Ane Margrethe	262
— Søren Peder	296	— Else-Marie Munck	426	Jepsen, Marie	314
— Johanne Kirstine		— Elspeth Munck	426	— Nanni Hedegaard	314
Mariane	298	— Jens	426	— Ole Hedegaard	314
— Fred R.	299	— Jens-Erik Munck	426	— Thorolf Hedegaard	314
— Helen	299	-- Vagn Munck	426	— Ellen	328
— Jens	299	— Arne Munck	427	Jeppesen, Olaf	345
— Ralph Allen	299	— Eric Munck	427	— Lars Jeppe	346
— Soren William	299	— Margeret Munck	427	— Mads Asser	346
— William James	299	— Martha	435	— Ras Troels	346
— Abby Iona	300	— Ane Johanne	436	Jespersen, Elin	124
— Geneveive	300	— Peder	436	Jessen, Thomas Ahler	71
— Marian H.	300	— Agnes Marie	437	— Arne	408
— Patty Lee	300	— Anne Marie	437	— Flemming	408
— Peter Juul	300	— Arne	437	— Karsten Stig	408
— Ralph Fred	300	— Grethe Elisabeth	437	— Merete	408
— Shirley Gale	300	— Jenny Ragnhild	437	— Metha	449
— Willna Dee	300	— Jens Pedersen	437	Johansen, Bodil	
— Ebbe Gregers	304	— Jens Sørensen	437	Tagebo	59
— Egon Gregers	304	— Johs. Peter	437	— Gunhilde	90
— Mogens Gregers	304	— Magda Sørine	437	— Gytte	102
— Stinna Gregers	304	— Margit Cecilie	437	— Carl Albert	145
— Anders	305	— Marie Kathrine		— Agner Henry	155
— Anders Rosschou	305	Cecilie	437	— Ib Kurt	155
— Dorthe	305	— Dorthea Kirstine		— Lis Munk	155
— Henning	305	Cecilie	438	— Rita Munk	155
— Jørgen Rosschou	305	— Jens Christof-		— Tove Bine	155
— Lars Jul	305	fersen	440	— Ella	246
— Lise Rosschou	305	— Johs. Mikael	440	— Lucie	266
— Peder Jørgen	305	— Erna Leth	441	— Johan Otto	323

Johansen, Mads	397	Jøhnke, Preben Vin-	Jørgensen Flora Dalby	326
— Johanne Rasmine	398	— ding	— Lili Østergaard	381
— Vilhelmine		— Torben Vinding	— Tove	408
Augusta	398	— Vilhelm	— Henry Ejgil	410
Johansen, Martin	143	Jønsson, Flemming	— Preben Axel	410
Johnson, Nellie The-		Anton Overgaard	— Else Kirsten	414
resa	184	— John Georg Over-	— Anders	444
Jonasen, Signe	50	gaard	— Erik	446
Juul, Astrid	201	— Søren Frede	— Aage	447
— Else Marie Ras-		Jørgensen, Jørgen	— Dagmar	447
mussen	295	Lund	— Jutta	447
— Jens Rasmussen	295	— Karsten Lund	Jøssing, Lis	328
— Rasmus Sørensen	295	— Torben Jørgen		
— Søren Rasmussen	295	Emil Lund		
— Aage Rasmussen	297	— Anna Christine		
— Erik Rasmussen	297	— Henry Vilhelm	Kaae, Maren Nielsen	395
— Frede Rasmussen	297	— Marie Kathrine	— Aksel	406
— Henn. Rasmussen	297	— Niels	— Peer Henry	434
— Peder Rasmussen	297	— Claus Henrik	— Peter Vald.	434
— Bent	298	Ammentorp	— Rita	434
— Gunnar Rasmussen	298	— Hanne	Kaiser, Ellen	138
— Kirsten	298	— Niels Ammentorp	Kalmar, Grethe	
— Anne Kristine	298	— Niels Pedersen	Johanne	188
— Frede	298	Schrifer	Kargaard, Cecilie	179
— Frederikke		— Lilli Hildegard	— Karen Hovaldt	179
Rasmussen	298	— Jacobine Madssine	— Loren Timothy	179
— Ingvar dt Damgrd.	298	Margrethe	— Randolph Wayne	179
-- Johannes Ras-		— Carl Olaf Munk	— Svend	179
mussen	298	— Clare Betty Munk	— Viggo	179
— Kirsten Marianne	298	— Hans	Karlsso, Asbjørn	49
— Niels Iver	298	— Hans Eric Munk	— Bengt	49
— Ole Bent	298	— Karen Inge Munk	— Torsten	49
— Peder	298	— Anna Marie	— Agnes	227
— Poul Ove	298	Camilla	Karstensen, Agnethe	121
— Rasmus	298	— Ellen	Katholm, Marie	361
— Svend	298	— Anders Christian	Kauffeldt, Evald	
— Tine	298	— Anna	Julius	188
— Christen	299	— Finn Andersen	— Jørgen	189
— Elin Bachmann	299	— Helga	— Niels	189
— Ellen	299	— Jens	Keaton, Albert	
— Jens	299	— Lars-Erik Ander-	William	97
— Johannes	299	sen	— William Richard	97
— Karen	299	— Leif Andersen	Kirkegaard, Jens	
— Karen Rasmussen	299	— Ulla Andersen	Jørgen	338
— Lisbeth Bachmann	299	— Else Marie	— Kathrine	339
— Søren	299	— Annalise Haugaard	— Ingrid	341
— Frede Rasmussen	300	— Grethe Haugaard	— Anna	343
— Aase	301	— Jørgen Christian	— Marie	344
— Benny Christensen	301	Hjalmar	— Jutta	345
— Frede	301	— Karen Haugaard	— Peter	345
— Lisbeth Kraft	301	— Johannes	— Carsten Asser	346
— Petra Marie Chri-		— Anne Gall	— Christiane	346
stensen	301	— Ib	— Jørgen Anker	346
— Rasmus Christen-		— Inge	— Jørgen Asser	346
sen	301	— Jens Gall	— Margrethe	346
— Sejv Christensen	301	— Kaj Pries	— Niels Peter	346
— Solveig Laila	301	— Kristine	— Ole Svenning	346
— Kathrine	306	— Hans	— Gudrun	347
— Helge Rovsing	452	— Kirstine Marie	— Harald	347
— Jens Detlef	452	— Metha Kathrine	— Jeanne	347
Junkuhn, Mietze	188	— Henriette	— Jens Thomas	347
Jürgensen, Erik	44	— Inge	— Knud Erik	347
— Jeanet	44	— Lis Kirsten	— Lene	347
— Margrethe Sofie		— Sussi Vibeke	— Svenn	347
Rømer	287	— Villy		

Kjeldsen, Birgitte		Knudsen, Ellen Marie	153	Kristensen, Sigrid	326
— Due	246	— Jens Jørgen	153	— Anna Elisabeth	327
— Elisabeth Due	246	— Olga Margrethe	153	— Ellen Margrethe	327
— Kirsten Due	246	— Rasmine	257	— Hanne Eske	327
— Niels	246	— Jens	261	— Karen Eske	327
Kjær, Ejnar	81	— Ritta Grethe	268	— Ninna Eske	327
— E.	83	— Anthon	325	— Svenn Eske	327
— Sven Richard	83	— Marie Hildegard	325	— Bjørn	328
— Aksel Peter	106	— Theodor	325	— Dinne Eske	328
— Flemming		— Flemming Eduard	326	— Esther	328
— Hellemann	106	— Ellen Margrete	326	— Gerda Ingeborg	328
— Holger	106	— Harald Kristian	326	— Gunnar Eske	328
— Karl Aksel		— Poul Johannes	326	— Haakon Eske	328
— Hellemann	106	— Inger	395	— Holger Eske	328
— Aase Sinding	314	— Svend	395	— Inge Kristine	328
— Helle Sinding	314	— Villy	395	— Jan Eske	328
— Jørgen Sinding	314	Koblens, Annemarie	93	— Johannes Eske	328
— Olaf Sinding	314	Kolding, Hanne Bak	209	— Lisbeth Eske	328
Kjær-Petersen, Lis	35	— Inge Bak	209	— Marit Eske	328
— Søren	35	— Karl Hauge	209	— Steen Eske	328
Kjærulf, Johannes	317	Kolling, Eva	201	— Susanne Eske	328
— Peter Thun		— Hans	201	— Søren Eske	328
— Foersom	318	— Kirsten	201	— Thøger Eske	328
— Anna Helene		Kondrup, Henry		— Torben Eske	328
— Ragnhild	319	— Alexius	92	— Svend Aage	432
— Bente Vibeke	319	— Lissie Inger		— Bent Munk	433
— Britta Thyra	319	— Johanne	92	— Birthe Dorthea	433
— Cecilie	319	Konradsen, Kristine	387	— Jens Eskild	433
— Clara Marie	319	Kraft, Kristine		— Kjeld Munk	433
— Hans Peter		— Ottomine	301	— Verner Munk	433
— Foersom	319	Kreutzer, Birgit Else	308	— Petrea Karoline	448
— Helle	319	— Ib Philip	308	Kristiansen, Edith	
— Therese	319	— Johan Filip	308	— Poula	182
Kjærgaard, Arne	264	— Merete Dagny	308	Kristjansen, Annette	41
— Bertha Gall	264	— Rigmor Turith	308	— Arne	41
Kjærsgaard,		Kristensen, Anders	34	— Erik	41
— Kathrine	256	— Laurits Marinus	34	Krog, Alf	377
Kjølhede, Jensine	95	— Inger Britta	35	— Jytte	378
Kjøller, Birthe	36	— Arne Lindholt	53	Krogh, Rasmus	
— Gert	36	— Else	53	— Jensen	33
— Holger Nielsen	36	— Inger	53	— Anette Gall	264
Klitgaard, Hans		— Søren Lindholt	53	— Bent	264
— Valdemar Holm	274	— Peder	64	— Sofus Robert	388
— Inger Holm	274	— Chr. Dyrmann	167	— Søren Jesper Carl	388
— Niels Anders		— Bente Dyrmann	169	Krogdøl, Elisabeth	164
— Holm	274	— Ingeborg	169	Kroman, Børge	453
Knudsen, Karin		— Niels	169	— Inga	453
— Cilja Irene	42	— Ole Dyrmann	169	— Torben	453
— Merete Marie		— Ib Kramer	199	Krumhardt, Liselotte	450
— Randa	47	— Frederikke Sofie	203	— Niels	450
— Niels Erik	47	— Kristen	203	Kruse, Ida Danielsen	60
— Marie Birgitte	50	— Gertine	206	— Niels Vilh. Nielsen	60
— A. B.	75	— Clara	207	— Erik	72
— Ellen Margrethe	76	— Tinus	207	— Johannes	72
— Henning	76	— Helene Marie	245	— Knud	72
— Johan	76	— Helge Rude	252	— Gert	73
— Mogens	76	— Inger Rude	252	— Hanne	73
— Finn	121	— Torvald	252	— Kirsten	73
— Svend Gammel-		— Tyge Rude	252	— Lykke	73
— gaard	121	— Uffe Rude	252	— Ruth	73
— Theodor	121	— Karl M.	258	— Anna Theodora	81
— Ane Kirstine	145	— Karna Liss	258	Krustrup, Bodil	349
— Ester Karoline	152	— Kathrine	263	— Herdis	349
— Niels Sofus	152	— Eske	326	— Jens	349

Krustrup, Mogens	349	Laursen, Lydia		Leth, Else Jenny	
Kusk, Leslie	113	— Andrea	82	— Theilgaard	146
— Lester	113	— Anna	83	— Georg Reinholdt	
— Rodney	113	— Alice Hellemann	106	— Theilgaard	146
Køhne, Charlotte	440	— Michel	129	— Holger Johannes	
— Karl	440	— Mary	130	— Theilgaard	146
		— Birgitte	134	— Jens Nielsen	146
		— Anna Melballe	166	— Marna Johanne	
Lance, Dee	78	— Holger Edvard	166	— Theilgaard	146
Land, Robert Eugene	110	— Ane Kirstine		— Martin Erik	
Lang, Arndt	109	— Jørgine	194	— Theilgaard	146
— Duane Eldon	110	— Peder	196	— Leo Martin	
— Steven Allen	110	— Laurits Peter	197	— Theilgaard	146
Langballe, Hugo	393	— Annie Haugaard	242	— Rob. Holger Chr.	146
Larsen, Thomas	65	— John Haugaard	242	— Sigrød Karen	
— Marie Kirstine		— Viggo	242	— Theilgaard	146
— Bønneland	121	— Gerda	255	— Agnes Jenny	147
— Karoline Marie	140	— Karen	275	— Alma Elisabeth	147
— Anna	155	— Marie	323	— Ane Marie	147
— Kirsten Melballe	174	— Anders Hedemand	373	— Evy Viola	147
— Laurits	174	— Kim Hedemand	373	— Gulli Rosa	
— Rita Elise	204	— Krista Hedemand	373	— Elisabeth	147
— Julia	238	— Lars Søren Hede-		— Gøsta Holger	147
— Ebba	296	— mand	373	— Niels	147
— Niels Peter	313	— Niels Hedemand	373	— Rosa Kathrine	147
— Leif	353	— Peder	373	— Grethe	165
— Morten	353	— Stig Hedemand	373	— Peter	165
— Inger Marie	376	— Frida	393	— Rasmus	165
— Karen Margrethe	418	— Helene Catrine	409	— Hans	179
— Dora	452	— Ejner	412	— Aase	180
Lauersen, Kirstine	291	— Ingrid	413	— Niels	180
Lauesen, Hans Chr.	98	— Linda	413	— Tove	180
— Laurids	99	— Margit	413	— Viktor	180
— Rasmine Kathrine	99	— Solveig Viola	413	— Jørgen Alexis	433
— Aage	100	— Søren Kr. Laurids	413	— Søren Aksel	433
— Bente Nimet	100	— Yrsa Gerda	413	— Ane Joh. Jensen	436
— Inga Margrethe	100	Leerhøy, Aage	343	— Laura	444
— Karen Marie	100	— Aage Jesper	343	Lie, Erikka	90
— Folmer	101	— Asger	343	Lindborg, Gudrun	192
— Inga Birgit	101	— Jens Jørgen	343	Lindskov, Mary	
— Kaj Christian	101	— Anne	344	— Karoline	154
— Per John	101	— Hans Peter	344	Lillemoose, Kirsten	37
— Ulla Marie	101	— Michael	344	Lind, Eva Hedemand	373
Laugesen, Anna		Lemming, Ine		— Olaf	373
— Nielsine	377	— Katrine	140	— Peter Hedemand	373
Lauridsen, Bente	303	— Anny	143	Linnemann, Annie	269
— Carl Vedel	303	— Leser, Inge	167	— Hans Jacob	269
— Ingrid	303	Leth, Peder Jensen	139	— Inger Marie	269
— Viggo	303	— Ane Marie		— Lise Lotte	269
Lauritsen, Elna		— Pedersen	140	Ljungman, Astrid	
— Christence	72	— Jens Pedersen	140	— Christine	
Lauritzen, Anna		— Søren Michael		— Elisabeth	429
— Marie Koch	82	— Pedersen	140	— Georg	429
— Peter Jacob Koch	82	— Niels Marius		— Ingeborg	429
Lauring, Kåre	313	— Pedersen	140	— Georg Laurids	430
— Kjartan	313	— Aage Christian		— Lars	430
— Ole	313	— Theilgaard	146	— Niels Georg	430
— Palle	313	— Anna Johanne		Locht, Carl	69
Laursen, Dora	34	— Theilgaard	146	Lockhart, Margaret	
— Laura	70	— Annalise	146	— Elizabeth	294
— Andreas	79	— Ane Stine	146	Loft, Anna Rigmor	57
— Ane Marie	79	— Christian Michael	146	Lohmann, Laurits	
— Debora Kathrine	82	— Christian Michael	146	— Christian	414
— Johannes	82	— Theilgaard	146	— Dagmar Charlotte	417

Lohmann, Ulla Josephine Caroline	417	Madsen, Søren	70	Mathiasen, Karen	223
— Ulla Margr. Josephine Caroline	419	— Niels Balle	96	— Alma Kristine	229
— Agnes Sophie Marie	421	— Minnie	96	Mathiesen, Hanne	
— Anna	421	— Martin Balle	96	Dorte	46
— Helen Camilla	422	— Carrie (Karen)	97	— Wichtor Emanuel	46
— Ruth Elsie	422	— Frank Balle	97	— Astrid	95
— Victor Frederik Christian	422	— Inger	97	— Otto Frederik	209
Lorenzen, Irene		— Linda Jean	97	Mausing, Jan	138
Ingeborg	373	— Majorie	97	— Verner	138
Loumann, Niels	137	— Martin Robert	97	Meiner	85
Ludvig, Carl Jugene	426	— Ane Marie	98	Melballe, Jens	
— Luis Carl	426	— Martha Marie Johanne	100	Sørensen	161
Lund, Ole Johan	203	— Ane	101	— Kathrine	
— Rasmus Møller Hansen	203	— Rasmine Kathrine	101	Sørensdatter	161
— Aase	204	— Rasmus Sørensen	103	— Laura	
— Andreas Hansen	204	— Birthe Elisabeth	104	Sørensdatter	161
— Anne	204	— Esther Julie	104	— Søren	161
— Bent Hansen	204	— Helga	104	— Maria	
Hansen	204	— Inge Margrethe	104	Sørensdatter	162
— Birgitte Jensine	204	— Jens Frede	104	— Margrethe	
— Carl Rasmus Hansen	204	— Karen Ingeborg	104	Sørensdatter	163
— Jacob	204	— Knud Magnus	104	— Ane	164
— Karen	204	— Aage Olav	105	— Ane Kathrine	164
— Sigrid	204	— Niels Hemming	105	— Jens Sørensen	164
— Birgitte	328	— Jens Ole	105	— Martin	164
— Eva Margrete	328	— Karen Inger	105	— Niels (Jensen)	164
— Kirsten	328	— Poul Erik	105	— Anne Lise	165
— Knud Erik	328	— Sigrid Elisabeth	105	— Jens Vagn	165
— Chr. Ehrnfred	336	— Ejner Peder	115	— Karen Margrethe	165
— Aase Henriette	337	— Hans Jacob	117	Maud Elisabeth	
— Niels Bay	337	— Lissy Baden	120	Krogsdal	165
— Benny Elmstrøm	338	— Anne Else Marie	129	— Meta Kirstine	165
— Finn Elmstrøm	338	— Jens Peter	129	— Niels Krogsdal	165
— Grethe	338	— Mads Jensen	129	— Ole	165
— Gudrun	338	— Anne Stine	131	— Peter	165
— Lars Elmstrøm	338	— Ane Johanne	132	— Poul Verner	165
— Tinna	420	— Dagny Helene	144	— Ruth	165
— Dagmar Marie Kirstine	447	— Inger Grethe Leth	147	— Aage Nielsen	166
Løken, Agnete	349	— Martin	147	— Anna Kathrine	
— Anne Sofie	349	— Vera Høj	155	Nielsdatter	166
— Hans	349	— Birgit	208	— Agnes Nielsen	166
— Hans Arvid	349	— Erik	208	— Ejnar Jensen	166
Løkkegaard, Agnete	428	— Kaj	208	— Jens Nielsen	166
Løntoft, Birthe	328	— Ib Haugaard	238	— Agnethe	
— Sven	328	— Karl Egon	238	Nielsdatter	167
— Viggo Wachmann	328	— Jens Chr.	292	— Arne	170
Løvaa, Ella	169	— Svend Erik	304	— Birgit	170
Løef, Harry Aksel	108	— Inger Lise Kjærulf	319	— Halvor Nielsen	170
— Kristina Birgitte	108	— Jens Christian	319	— Jens	170
— Svend Erik	108	— Karen Grethe Kjærulf	319	— Adolf Asmussen	171
Månsson, Malte	320	— Rita Foersom Kjærulf	319	— Alfa R. H.	171
— Ulla Britt	320	— Ernst	391	— Ejner Jensen	171
Madden, Roy	424	— Anne Lise	451	— Frejvil Halvor	171
Madsen, Anne		Maigaard, Mariane	155	— Halvor Jensen	171
Johanne Daugaard	44	Mankin, Norma Jean	292	— Herluf Halvor	171
		Martin, Alice	66	— Lone Høster	171
		Marquard, Betty		— Inger Jensen	171
		Franciska	432	— Jørgen	171
		Mastrup, Sigrid	72	— Pia	171
		Margolis, Mona	235	— Villy Villiam	171
		Mathiasen, Mette	47	— Dagny Jensen	173
				— Signe Jensen	173
				— Gudrun Jensen	174
				— Inger	174

Melballe, Margrethe		Mikkelsen, Ralf		Mortensen, Martha	434
— Jensen	174	— Lemming	143	Mosegaard, Christian	235
— Thorvald Jensen	174	— Vilhelm Lemming	143	— Peter	235
Mejdahl, Viggo	62	— Christian Andreas	144	Munch, Jens Chr.	400
Mellerup, Else Mary	183	— Elisabeth	144	— Martha	
Menes, Ida	132	— Harry	144	— Schurmann	400
Mengel, Else	332	— Jens Christian	144	— Niels Peter	424
Michelsen, Jens	129	— Jens Chr. Michael	144	Munck, Albert	425
— Mariane	129	— Laurits	144	— Axel	425
— Karen	131	— Petra	144	— Christiane	425
— Søren	133	— Pia Tonni Voigt	144	— Erik	425
— Peder	134	— Ingrid	163	— Hulfrid	425
— Ane Cathrine	139	— Emil	183	— Jens Magnus	425
— Jens	140	— Sigrid	183	— Martin	425
— Ane Jensine Marie	145	— Grete		— Inga	426
— Poul Martin	145	Kappelgaard	234	— Anders Peter	427
— Anne Johanne	146	— Sigrid	347	— Birte	427
Michelsdatter, Anne		— Rigmor	374	— Crarlotte Ilone	427
— Oline	129	— Rasmus	403	— Dorte	427
Mick, Marilyn Jean	78	— Ane Marie	404	— Erik	427
— Patricia Lynn	78	— Henriette Martine	404	— Inge	427
— Vernon R.	78	— Olga Kristiane	404	— Jens Kr.	427
Midtgaard, Jørgen	245	— Ane Eleonora	406	— Kathrine Karen	
— Karen Johanne	245	— Dagny	406	— Isaline	427
— Kirsten Hegelund	245	— Helmer Mikael	406	— Kristian	427
— Ole Hegelund	245	— Lykke Marie	406	— Martha	427
— Tage	245	— Bent	407	— Ole	427
Mikkelsen, Helge	36	— Edith	407	— Walter	427
— Herdis	36	— Ove	407	— Albert	428
— Irma	36	Mikkelsdatter,		— Inge	428
— Tommy Thomsen	36	— Dorte Kirstine	436	— Marianne	428
— Helga	62	Miller, Minnie Agnes	65	— Svend	428
— Bech	95	Moberg, Judith	330	— Christiane	429
— Hedvig Johanne		Moesgaard, Jan Leth	444	— Niels	430
— Elisabeth	95	— Joan Leth	444	Munk, Kai Arne	156
— Elisabeth	101	— Sigfred	444	— Peter Chr.	156
— Elin	124	Mogensen, Mary	139	— Anna	209
— Viggo Reinholdt	124	— Gudrun	178	— Karen	209
— Christian Vesterby	133	— Jens Albert Johan	202	— Søren	209
— Anna Stine	134	Mohr, Ole	327	— Søren Peter	209
— Jensine Rasmine	139	— Niels Eske	328	— Mogens	325
— Karen	139	Mortensen, Karen	77	— Inge Bertha	326
— Mariane	139	— Morten	131	— Anna Marie	
— Signe Marie	139	— Niels	131	— Øllegaard	432
— Søren	139	— Anders Peter	132	— David Frederik	432
— Anna Kirstine		— Ane Kirstine		— Dora Christina	432
— Mikkeline	140	— Nielsine	132	— Hans Kr. Magnus	432
— Carl Marius	140	— Karen	132	— Jens Kristian	432
— Lars Peter	140	— Mariane	132	— Agnes Julie	
— Carl Christian	142	— Mette	132	— Rigmor	433
— Edel Ine	142	— Mikkel Anton	132	— Carl Flemming	
— Gunnar	142	— Niels Jacob		— Marquard	433
— Jens Christian	142	— Ferdinand Lasalle	132	— Ejvind Friis	433
— Anker Carlo	143	— Carl Johan Elias	133	— Erik Peder	433
— Bent Lemming	143	— Gerda Elisabeth	133	— Erik	433
— Christian Henning	143	— Niels Aksel	133	— Gunhilda Marie	433
— Ester	143	— Anker	146	— Inger Friis	433
— Esther Sophie	143	— Vivi Buer	146	— Anna Petra	434
— Henry Emil	143	— Maren	215	— Alma Johanne	434
— Inga	143	— Christian Dam		— Finn Raymund	434
— Inger Domino	143	— Dueholm	259	— Jens Alfred	434
— Kurt	143	— Mogens Dueholm	259	— Preben	434
— Leif Lemming	143	— Sten Dueholm	259	— Jens Erik	435
— Margit Domino	143	— Ane	306	— Jørgen	435

Munk, Kirsten	435	Mønsted, Gudrun	86	Nielsen, Gunnar	
— Kjeld	435	— Harriet	86	Emdal	57
— Knud Henning	435	— Niels	86	— Jens Christian	57
— Lise-Lotte	435	— Ulf	86	— Knud Emdal	57
— Niels	435	Müller, Tony Olga		— Niels Chr.	57
— Niels Orla	435	Marie Louise	100	— Grethe	70
— Pia Lisbeth	435			— Elinor	94
Muurmann, Thomas	182			— Grethe Elisabeth	94
Mølgård, Lars Chr.		Nahrstedt, Gerda	171	— Herman Karl	
Larsen	444	Neertoft, Helle	233	Kasper	94
Møller, Peter Hansen	66	— Knud	233	— Inger Sylvia	94
— Ellen	67	— Svend	233	— Lisbeth	94
— Christian Malling	86	Nepper, Annelise	326	— Preben	94
— Birger	92	— Hanne	326	— Werner Herman	94
— Kjeld	92	— Ole	326	— Mads	96
— Tage	121	Neuhaus, Edelweis		— Hakon	99
— Frederikke	132	Selma Ylanda	205	— Svend Erik	99
— Carla Inger		Nielsen, Jens Chr.	33	— Karen Margrethe	100
Hanssine	146	— Mary	33	— Elna Petrea	106
— Rasmus Leth		— Tage Michael	33	— Else Irene	107
Pedersen	159	— Else	34	— Ebba Marie	108
— Anna Margrethe		— Inge	34	— Mette Laurine	114
Leth	160	— Lars Søndergaard	34	— Lilli	116
— Bjarne Leth	160	— Anders	36	— Mette Kathrine	117
— Edmund Leth	160	— Ester Alse	36	— Chr. Stinche	127
— Esther Leth	160	— Hilmar	36	— Else Sofie Stinche	127
— Gerda Leth	160	— Lilly	36	— Ernst Stinche	127
— Helmuth Leth	160	— Erik Bach	37	— Erik Stinche	127
— Henning Leth	160	— Jens Bach	37	— Halvor Stinche	127
— Mary Leth	160	— Ulrich Bach	37	— Jens Jørn Stinche	127
— Svend Erik Leth	160	— Anna Lene		— Svend	127
— Peder Jørgensen	198	Overgaard	41	— Bjarne Vinding	
— Poulina Jørgine	198	— Birgit Overgaard	41	Storm	136
— Elly	199	— Edvard Axel	41	— Jan Vinding Storm	136
— Evald	199	— Lissi Overgaard	41	— Margit Vinding	
— Jørgen Torben	199	— Ella	45	Storm	136
— Karen Margrethe	199	— Anna Kathrine	48	— Mariane Vinding	
— Thage	199	— Anton	48	Storm	136
— Valdemar	199	— Fr. Haugaard	48	— Niels Christian	
— Agnes	306	— Hanne Haugaard	48	Vinding Storm	136
— Rich. Langfeldt	323	— Ida Kathrine	48	— Svend Storm	136
— Oskar	393	— Jens	48	— Ane Margrethe	138
— Maren Rasmussen	436	— Juul	48	— Peder	145
— Niels Rasmussen	447	— Martinus	48	— Anna	151
— Anna Marie	448	— Peder Haugaard	48	— Russell A.	156
— Agnete	448	— Søren Niels Peter	48	— Anny	158
— Jens Michael	448	— Anna Marie		— Birthe	158
— Mette Merethe	448	Overgaard	49	— Bitten	158
— Michael Stig	448	— Asta Overgaard	49	— Bo	158
— Svend Aage	448	— Gudrun Jensine		— Else	158
— Aage	449	Kathrine	49	— Henning	158
— Alice Lembcke	449	— Henning Overgaard	49	— Inger Marie	158
— Arne Kristian	449	— Herdis Sofie		— Karen	158
— Gertie Lembcke	449	Overgaard	49	— Peter A.	158
— Marie	449	— Overgaard	49	— Svend Aage	158
— Margrethe	449	— Jens	49	— Verner	158
— Niels Lembcke	449	— Johanne Andrea	49	— Gunnar	159
— Anna	450	— Ketty Overgaard	49	— Holger S.	159
— Anne Merete	450	— Niels	49	— Lars	159
— Bodil	450	— Niels Peter	49	— Niels Holger	159
— Eli	450	— Tove Kathrine		— Torsten	159
— Preben Karl		Overgaard	49	— Mette Marie	161
Jessen	450	— Marie	54	— Alma	165
Møller-Sørensen, Leif	353	— Ester	55	— Erik Lassen	179
		— Elisa Gunnild	57	— Melvin Robert	179

Nielsen, Søren Lassen	179	Nielsen, Christian	332	Olsen, Arne Max	100
— Birgitte Margrethe Schou	182	— Ellen	332	— Britta Irene	100
— Karen Birgitte Schou	182	— Elisabeth	332	— Erik Max	100
— Mikkel Peter	182	— Frede	332	— L. Johannes	100
— Poul Otto Schou	182	— Johannes	332	— Luella	109
— Søren Otto Schou	182	— Kirsten Marie	332	— Edith Horn	116
— Ester Marie Brok	192	— Poul Konrad	332	— Agnethe	122
— Finn Brok	192	— Hans	336	— William	131
— Kim Brok	192	— Inge Kathrine	336	— Helge	154
— Kristian	192	— Merete	336	— Ole Peder	154
— Kristian Brok	192	— Asta	338	— Grethe	155
— Christen Sørensen	194	— Inger	346	— Ingrid Kirstine	155
— Movritsine	205	— Ane Kirstine	387	— Jens William	171
— Annalise	208	— Edel Kirstine Margrethe	398	— Tekla Marie Melballe	171
— Erik	208	—	404	— Flemm. Melballe	172
— Harald	208	— Aksel Vestergaard	406	— Kathr. Melballe	172
— Joan	208	— Bjarne Vesterg.	406	— Knud Melballe	172
— Kirsten	208	— Thorkild Vesterg.	406	— Lars Egon Melballe	172
— Peer	208	— Poul Møller	411	— Ulla Grethe Melballe	172
— Rita	208	— Henning Bach	434	— Bent Melballe	173
— Rosa	208	— Lilly Kirsten Møller	434	— Ejner Melballe	173
— Edith	210	— Svend Aage Bach	434	— Gunnar Melballe	173
— Marie Dusine	210	— Agnes	437	— Hanne Margrethe Melballe	173
— Mathilde Kathrine	216	— Thorvald	438	— Nelly Melballe	173
— Bent	217	— Birthe	439	— Vagn Melballe	173
— Jens Erik	217	— Inger	439	— Valborg Victoria	173
— Viggo	217	— Lily Agathe	439	— Edv. Wermund	202
— Inger Louise	227	— Anne Margrethe	443	— Elsebeth	202
— Gerda Struer	229	— Nielsine	444	— Karen Marie	207
— Mathilde Agathe	231	Nielsøn, Mathilda	409	— Karen	231
— Inge Elisabeth	249	Nissen, Ib	38	— Olme Albertine	259
— Karsten	249	— Jens Ole	38	— Helga	294
— Lars	249	— Anna Elisabeth	163	— Bent	304
— Niels Erik	249	— Valborg Elisabeth	307	— Henny Præstkjær	307
— Steffen	249	Noes-Christensen		— Eva	381
— Anna	256	— Følmer	332	— Ella	382
— Gudrun	260	Nymark Maggi		Ove, Kirsten Agnete	236
— Signe	261	— Elisabeth	245	Overgaard, Peder Rasmussen	39
— Mary	269	Nørgaard Matthis	130	— Søren Rasmus Pedersen	39
— Nielsine Helene	271	— Peter Brandt	130	— Petrea Abelone	40
— Arne	272	— Peder J.	186	— Ella	41
— Hanne Nørgaard	272	— Hans Hansen	314	— Hugo	41
— Jørn Nørgaard	272	— Kathrine	314	— Jens Fr. Pedersen	41
— Signe Roest	288			— Jens Frederik	42
— Inger Bisgaard	289			— Karin	42
— Erna	296	Obel, Helle	42	— Peter Rasmus Pedersen	42
— Ole	303	— Inge	42	— Børge Rosendal	43
— Thora	308	— Leif Søegaard	42	— Børge Villy	43
— Fanny Grethe	312	Ohlin, Robert E.	109	— Carlo Frederik	43
— Guri Irene	320	Olander, Arne Aage	173	— Debora	43
— Mai Brith	320	— Inge	173	— Erik Verner	43
— Svend	320	— Per	173	— Erik Rosendal	43
— Niels Konrad	329	Olesen, Olga Marie	171	— Gerda Elly	43
— Ejnar	330	— Olga Margrethe	253	— Gunnar Richard	43
— Jutta	330	— Erik Pind	319	— Ingerlise Rosendal	43
— Thorvald	330	— Ingrid Kjærulf	319	— Peter	44
— Aage	331	— Pia Kjærulf	319	— Simon Pedersen	44
— Anne Grethe	331	— Vibeke Kjærulf	319	— Ejgild Søren	45
— Hans Christian	331	— Birthe Riis	320		
— Ingrid	331	— Aage Møller	273		
— Knud	331	— Finn Møller	273		
— Margrethe	331	Olsen, Ruth	78		
— Sv. Aage Jensby	331	— Aage Bent	100		

Overgaard, Ejvind	45	Palmerton, Joyce		Pedersen, Kjeld Erik	105
— Elga Kirsten	45	Renée	325	— Bertha	106
— Grethe	45	— Russel Roy	325	— Emil	115
— Jens Simon	45	Paludan, Marie-		— Gertrud	116
— Lilian	45	Louise Bull	150	— Kirstine	118
— Mary Ane Kirstine		Paving, Ida	69	— Ketty	119
Pedersen	45	Pedersen, Kirsten	33	— Bjarne Vinding	137
— Peter	45	— Tove Grume	53	— Inge-Marie	
— Susan	45	— Birthe Marie	56	Vinding	137
— Villy	45	— Bente	57	— Marie Elisabeth	
— Louise Margrethe		— Dagmar	58	Schiøtt	139
Augusta Pedersen	46	— Carl Peder		— Rigmor Jørgine	142
— Ragnhild Edith		Madsen	59	— Dagmar Margr.	143
Sorine Pedersen	46	— Johanne	59	— Søren Rasmussen	149
— Anna Marie Frand-		— Niels Rasmus	59	— Thøger	149
sine Pedersen	47	— Niels Mikael	59	— Ane Kathrine	151
— Ane Marie		— Mette Katrine	61	— Anton Hauberg	151
Pedersen	47	— Karen Marie	64	— Frede Hauberg	151
— Peder Jensen		— Søren	64	— Jens	151
Pedersen	47	— Ane Marie	65	— Johannes	151
— Rasmus Pedersen	47	— Rasmus	65	— Anna Hauberg	152
— Ane Kath. Pedersen	48	— Anne Kathrine	79	— Anker Hauberg	152
— Exza Evelius	50	— Christen	79	— Kirstine Margr.	
— Jens Sørensen		— Axel Peder	80	Munk	152
Pedersen	50	— Hanne Frederikke	83	— Kristian Munk	152
— Johs. Pedersen	50	— Ane Margrethe	85	— Lene Almose	
— Marie	50	— Else Kristine	85	Hauberg	152
— Jean Knudsen	52	— Mariane	86	— Lis Hauberg	152
— Karen Marie		— Jutta	86	— Mette Marie	
Pedersen	52	— Søren	86	Dorthea	152
— Tage Knudsen	52	— Dorthe Kirstine	88	— Otto Hauberg	152
— Christen		— Axel Børge Falck	91	— Peder Almose	
Rasmussen	55	— Axel Steen Blicher	91	Hauberg	152
— Daniel Rasmussen	55	— Edith Gurli	91	— Torben Almose	
— Rasmus Rasmussen	85	— Elvira Catinca		Hauberg	152
— Anne Johanne	86	— Franciska	91	— Marie Munk	153
— Anne Marie	86	— Helle Blicher	92	— Marius	153
— Ejner	86	— Kaj Steen Blicher	92	— Thomas Rasmussen	
— Peder	86	— Lilly Thora		Munk	153
— Rasmus	86	— Miranda	92	— Walther	153
— Thomas	86	— Werner Steen		— Aage	154
— Peder Rasmussen	186	Blicher	92	— Aage Lindskov	
— Morten Eriksen	216	— Arne Steen Blicher	93	Munk	154
— Thora Margrethe		— Birthe Joan	93	— Bente Munk	154
Eriksen	216	— Jette Birgit	93	— Jan Munk	154
— Thøger Eriksen	216	— Johs. Steen Blicher	93	— John Munk	154
— Aase Dam	217	— Jonna Edith	93	— Karen Marie	154
— Erik Martin		— Leif Steen Blicher	93	— Kristian Munk	154
Mortensen	217	— Leo Arne Steen		— Rasmus Peder	154
— Irma Dam	217	Blicher	93	— Svend Arnold	154
— Jenny Dam	217	— Ninna Kirstine	93	— Søren Jørgen	154
— Maren Mortensen	217	— Rudolf Steen		— Anna Margrethe	155
— Morten Dam	217	Blicher	93	— Birgit Jul	155
— Orla Dam	217	— Agnes Cornelia		— Else	155
— Ove Dam	217	Elisabeth	94	— Erik Jul	155
— Simon Peter		— Johannes	94	— Henny Marie	155
Mortensen	217	— Alma Clothilda	95	— Jens Ejner	155
— Karoline Eriksen	218	— Else Kjølhed	95	— Jørgen Østergaard	155
— Thora Amalie		— Gudrun Kjølhed	95	— Margrethe Munk	155
Mortensen	218	— Iris	95	— Minna	155
Ovesen, Ellen	243	— Johs. Georg Vald.	95	— Peder Sørensen	
		— Othenius Wilfred	95	Munk	155
Palmerton, Dale	325	— Harry Charles	104	— Peter	155
— Gary Dale	325	— Elly Rita	105	— Sonja	155

Pedersen, Arne Bengt		Pedersen, Annie		Pedersen, Inge	303
Maigaard Munk	156	Haugaard	237	— Jens	303
— Elsa Kathrine		— Chr. Haugaard	237	— Jon Dittmer	303
Munk	156	— Inga Haugaard	237	— Keld Dittmer	303
— Eva Marie	156	— Kr. Haugaard	237	— Kristian Frede	303
— Frederik Munk	156	— Leif Haugaard	237	— Olga Marie	303
— Ingrid Marie		— Theodor Haugaard	237	— Verner	303
Munk	156	— Anton Haugaard	238	— Johannes	304
— Karen Margrethe		— Astrid Haugaard	238	— Vita Maria	304
Munk	156	— Bente Haugaard	238	— Agnes Johanne	305
— Karol Ane	156	— Birger Haugaard	238	— Astrid Kathrine	305
— Michael Frederik	156	— Carl Valdemar	238	— Gunnar Viggo	305
— Karen Munk	157	— Edle Haugaard	238	— Ingeborg Margr.	305
— Johanne	159	— Else Marie		— Jens Jørgen	305
— Petrea Margrethe	159	Haugaard	238	— Jonna Birgitte	305
— Rasmus Jensen	159	— Georg Haugaard	238	— Karna Ragnhild	305
— Elly Margrethe	160	— Ingrid Haugaard	238	— Marie Sofie	305
— Inga Marie	160	— Jørgen Haugaard	238	— Bent Bloch	306
— Kr. Wilhelm	160	— Keld Haugaard	238	— Bent Jørgen	306
— Mette Kirstine	161	— Margr. Haugaard	238	— Bertram Bloch	306
— Karen Marie	164	— Mary	238	— Birthe	306
— Marie Alvida	170	— Peder Haugaard	238	— Brita Bloch	306
— Peder Jensen	177	— Anna Haugaard	239	— Børge Bloch	306
— Bodil	179	— Elinor Haugaard	239	— Else Margrethe	306
— Mariane	180	— Hanna Haugaard	239	— Ester	306
— Søren	180	— Maren	239	— Frederik	306
— Karen	187	— Preben Haugaard	239	— Jens Jørgen	306
— Thøger	187	— Viktor Haugaard	239	— Harald Friederich	306
— Karen Marie	189	— Viola Haugaard	239	— Leif Bloch	306
— Arbit	194	— Johannes	241	— Olga	306
— Ane Kirstine	194	— Kirsten	241	— Peder Jensen	306
— Hedvig Frederikke	195	— Bente Haugaard	242	— Sine	306
— Anton Martin	196	— Edith Haugaard	242	— Agnes	307
— Thøger	196	— Edle Haugaard	242	— Annegrethe Vester	308
— Cecilie Kathrine	197	— Egon Haugaard	242	— Birte Vester	308
— Petrine	197	— Keld Haugaard	242	— Elinor Marie	308
— Ejler	198	— Martinus	242	— Jørn Vester	308
— Erik	198	— Anna Margrethe	243	— Lars Vester	308
— Grethe Wengel	198	— Frederik	243	— Ole Vester	308
— Hans Magnus	198	— Søren Steffen	243	— Ove Richard	308
— Jens Thøger	198	— Johanne	248	— Turith Margrethe	308
— Karen Marie	198	— Johanne	253	— Anna	319
— Svend Aage	198	— Elly Marie	256	— Carl-Helge	376
— Allan Karmark	199	— Inger Langgaard	261	— Peder Chr.	376
— Anna Sonja		— Ditlev	262	— Steen Lundgreen	376
Karmark	199	— Birthe Melgaard	274	— Jens Thorsten	381
— Hans Karmark	199	— Melgaard	274	— Margrethe	381
— Hans Wengel	199	— Rasmus	274	— Svend Aage	381
— Ole Karmark	199	— Birthe Marie	275	— Jens	386
— Peer Karmark	199	— Gudrun	275	— Søren	386
— Poul Wengel	199	— Marie	275	— Jesper Nielsen	387
— Jørgen	201	— Martin Gunnar	275	— Peder	387
— Klaus Juul	201	— Peder Ditlev	275	— Anna Kirstine	
— Allan Bak	209	— Rasmus Jensen	275	Jensine	388
— Anette Bak	209	— Ane	283	— Kirsten	388
— Helen Bak	209	— Ane Katrine	295	— Peder Alb. Fred.	388
— Jytte Bak	209	— Ane Margrethe	301	— Valborg	389
— Svend Erik	209	— Anna Marie	302	— Carlo M. Storm	391
— Ellen Agnete	215	— Emil	302	— Gudrun Jensine	391
— Anna Margit Ma-		— Helmer	302	— Niels Albrecht	391
thilde Overgaard	218	— Peder	302	— Peder A. Flod	391
— Jens Christian	218	— Rasmus	302	— Leon Hueg	391
— Peder Thøger	218	— Aase	303	— Ane-Ebba	392
— Otto	235	— Frederikke Marie	303	— Inger Marie	393
— Thyge Steffen	236				

Pedersen, Villy	393	Petersen, Richard	82	Peterson, Carol	
— Anius Carl	394	— Ruth	83	— Linnea	98
— Othilia Christiane	394	— Jens Christian	97	— Jack Lee	109
— Peder Søren	394	— Anna Kathrine	98	Perlinger, George	
— Edith Harriet	395	— Ellen	98	— Robert	113
— Inger Marie	395	— Mary	98	— Glenn Raymond	114
— Johannes	395	— Minnie	98	— Ronald Eugene	114
— Rasmus	395	— Olga Marie	98	Phillips, Harry Linton	292
— Tove Baggesgaard	395	— Walter Martin	98	— Jacqueline Gail	292
— Petrea Bolette	396	— Tove	104	Pickard, Harry S.	79
— Christiane Vilhelm.	397	— Anne-Lise Vinding	137	Pleman, Frank Erling	81
— Ida Rosalie	397	— Birthe Vinding	137	— Jonna	81
— Anna Elisabeth	398	— Margit Vinding	137	— Marius	81
— Ejvind Kaae	398	— Martin	137	Plesner, Dorthe	210
— Niels Kaae	398	— Peder Vagn	137	— Leif	210
— Bodil Kaae	399	— Franch Vinding	138	— Peder Thøger	210
— Gudrun Kaae	399	— Inga	138	Potter, Krissa Sue	292
— Niels Kaae	399	— Jens Petri	138	— Thomas B.	292
— Ella Skibby	405	— Johan	138	Poulsen, Ejv. Overgrd.	55
— Grethe Skibby	405	— Kaj Vinding	138	— Hans	55
— Hanne Skibby	405	— Ketty Victoria	138	— Hardy Overgaard	55
— Ingvard	405	— Linda Vinding	138	— Svend Overgaard	55
— Kaj Skibby	405	— Vagn	138	— Tage Overgaard	55
— Kirsten Skibby	405	— Klara	144	— Marie Kathrine	94
— Lizzi Skibby	405	— Birgit Nygaard	145	— Kirstine	100
— Ove Skibby	405	— Gerda Elise Marie		— Peder Skov	100
— Tove Skibby	405	— Hesselvig	169	— Poul Hakon	100
— Vibeke Skibby	405	— Cecilie Thorup	190	— Anne Rasmine	102
— Else Marie	408	— Mary	242	— Else Kristine	102
— Gorm	411	— Arvid Ranald	258	— Frederik Emil	102
— Peder Steffen	411	— Leif Ole Ib Astrup	258	— Fred. Christian	103
— Steen	411	— Merete Kahr	258	— Kristine Poulline	103
— Arne	414	— Signe	258	— Karen	156
— Leif	414	— Steffen Kahr	258	— Marie	199
— Steen	414	— Bertha	270	— Finn Flecher	228
— Stig	414	— Astrid	271	— Inger Flecher	228
— Valle Gustav	414	— Herbert Balsby	274	— Lene Flecher	228
— Winnie	414	— Lene Leth Balsby	274	— Søren Flecher	228
— Øllegaard	430	— Ole Leth Balsby	274	— Gunnar Ingvar	251
— Dorthea Caroline	432	— Aksel Islev	312	— Anders Rude	252
— Jens	436	— Elise Islev	312	— Ellen Rude	252
— Karen	438	— Kai Islev	312	— Karen	305
— Bente Dam	439	— Poul Islev	312	— Erna	307
— Børge Dam	439	— Margrethe	313	— Elizabeth Fossum	312
— Jørgen Dam	439	— Inger Margrethe	378	— Hans Fossum	312
— Lillian Dam	439	— Jens Chr. Nødskov	390	— Margaret Fossum	312
— Marianne Dam	439	— Preben Nødskov	391	— Sigurd Fossum	312
— Karen Hjortshøj	441	— Vibeke Nødskov	391	— Ellen Mandrup	388
— Ingemann Jul	452	— Dagny Kristine	433	— Bent	405
Pedersdatter, Maren	65	— Axel Enggaard	450	— Preben Skibby	405
— Ane Kathrine	95	— Hans J. Enggaard	450	— Torben Skibby	405
— Karen	187	— Bente Schou	452	— Carlo Andreas	439
— Voldborg	386	— Dorthe Scou	452	— Eva	439
— Maren	400	— Lone Schou	452	— Yytte Kirsten	439
Petersen, Birthe Hanne	45	— Niels Schou	452	— Thora Emilie	440
— Liselotte	45	— Ole Schou	452	Povlsen, Kirstine	270
— Niels Aage	45	— Oluf Schou	452	Prip, Rasmine	
— Henning Overgaard	46	— Oskar	452	— Frederikke	86
— Inger Guodr. Balling	46	— Bodil Schou	453		
— Jørgen Overgaard	46	— Jesper Schou	453		
— Niels Overgaard	46	— Pernille Schou	453	Ragoczy, Iiona	
— Sv. Eduard Carl	46	— Poul Erik Schou	453	— Charlotte	427
— Lis	58	Peterson, Lillabelle	97	— Arthur Valdemar	433
— Vita	58	— Carl Harold	98	Ranch, Arne	434

Ranch, Birgitte	434	Rasmussen, Peder	116	Rasmussen, Svend	197
— Bodil	434	— Rasmus	116	— Maren	200
— Gunny Munk	434	— Ane	117	— Karl	217
— Karen Munk	434	— Rasmus	117	— Richard	217
Randa, Charly Egon	47	-- Ane Kathrine	118	— Ane	218
— Hjalmar Oscar	47	— Johannes	118	— Bente	218
— Inge Vibeke	47	— Hans	123	— Erna	218
— Kirsten	47	— Helene Gammelg.	123	— Jytte	242
Rasmusdatter, Ane		— Kathrine Gam-		— Frands	243
Kirstine	33	melgaard	123	— Holger	246
— Ane Margrethe	39	— Ane Birgitte	124	— Jens	253
— Maren	55	— Inge Gammelgaard	124	— Søren Martinus	253
— Ane Johanne	187	— Knud Gammelgrd.	124	— Frans-Ole	255
Rasmussen, Ane Joh.	33	— Poul Gammelgrd.	124	— Grethe	255
— Ane Marie	37	— Stig Gammelgrd.	124	— Jens	255
— Ellen Plougstrup	37	— Elfrida Marie	127	— Johanne	255
— Jens	39	— Lars	131	— Jørn Peter	255
— Villy Harry	43	— H.	132	— Kristen	255
— Jette Aase Overgrd.	43	— Henrik Vilhelm	132	— Lisbet Margit	255
— Aage	49	— Jørgen	132	— Villy Søren	255
— Aage	53	— Karen Petrea	132	— Albrekt	256
— Anna	53	— Karl Peter Rud.	132	— Anna	256
— Niels	53	— Søren	134	— Dorthe	256
— Søren Andreas	53	— A. C.	157	— Erik	256
— Rasmus Henry	60	— Arne	157	— Finn	256
— Conni Kirsten	61	— Knud M.	157	— Henning	256
— Irma Birgit	61	— Norma	157	— Holger	256
— Kirsten Johanne	61	— Jens	174	— Karen	256
— Kurt Ejvind	61	— Jens Kristian	175	— Karl	256
— Lis Inge	61	— Inge Holm	176	— Knud	256
— Hilma Augusta	71	— Else Holm	177	— Kurt	256
— Børge	72	— Jens Carl Holm	177	— Leif	256
— Inger	72	— Jens P. Eilersen	177	— Maks	256
— Hans	79	— Karen	177	— Rolf	256
— Clara Andrea		— Kathrine	177	— Rasmus Ejner	256
Kathrine	80	— Niels Holm	177	— Steen	256
— Alice Krista Kruse	81	— Marie Cecilie	179	— Stig	256
— Charles Andreas	81	— Carl Johan Bloch	192	— Søren	256
— Clara Elisab. Kruse	81	— Else Marie Bloch	192	— Viggo	256
— Edith	81	— Niels Kr. Bloch	192	— Ane Johanne	257
— Knud Axel Kruse	81	— Ellen Marie	193	— Carl Johannes	257
— Marie Magdalene	81	— Karen	193	— Knud	257
— Ole Kruse	81	— Maren	193	— Marie	257
— Per Kruse	81	— Maren Cathrine	193	— Henn. Karl Peter	258
— Tove Kruse	81	— Søren	193	— Inge	258
— Anna Cathrine	82	— Anders Christen	194	— Kaj	258
— Gerda Marie	91	— Andrea	194	— Karen Marie Kir-	
— Henning Søgaard	92	— Karen Marie	194	stine	258
— Elisa Alexandra	92	— Thøger	194	— Meta Kirstine	258
— Willy Frantz Søgrd.	92	— Alfred Bak	195	— Mette Kirstine	258
— Karen Marie	93	— Ane Marie Bak	195	— Niels	258
— Niels Møller	96	— Arne Thøger	195	— Orla	258
— Rasmine	96	— Gudrun	195	— Rasmus K.	258
— Agnes Rasmine	105	— Hans Henrik Bak	195	— Søren Ole	258
— Karoline Annine	105	— Karen	195	— Mette Kirstine	259
— Rasmus Sørensen	105	— Kirst. Gunda Bak	195	— Rasmine Birgitte	259
— Søren	105	— Knud	195	— Thøger Martin	259
— Ane Marie	106	— Rigmor Bak	195	— Anders	260
— Alfred Ch.	116	— Verner	195	— Anker Mølkjær	260
— Ane	116	— Aage	196	— Bjørn Tøger	260
— Hugo Johs. Horn	116	— Agner	196	— Eyvin Paul	260
— Jens	116	— Bente	197	— Karen Marie	260
— Lone Horn	116	— Jytte	197	— Kristian Haugrd.	260
— Niels	116	— Knud Erik	197	— Norman Leo	260

Rasmussen, Poul		Rasmussen, Anna		Rasmussen, Hjørdis	376
Tøger	260	Else	323	— Inge	376
— Tøger Albert		— Dagny Dorthea	323	— Mona Gerda Fisker	376
Mølkjær	260	— Søren	323	— Signe Randi	376
— Harry Langgaard	261	— Allan	324	— Sølver	376
— Theodor	261	— Annie Mathea	324	— Elisabeth	377
— Anker Langgaard	262	— Gotfred Thøger	324	— Ellen Sofie	377
— Inger Langgaard	262	— Linda	324	— Eva	377
— John Langgaard	262	— Roger	324	— Hanne	377
— Lilian Langgaard	262	— Thøger	324	— Holger	377
— Peder	283	— Walther	325	— Kirsten	377
— Grete Elise		— Dagmar	325	— Per	377
Schnack	287	— Jensine Kristine	326	— Anna	378
— Margrethe	289	— Ane Sørine Theo-		— Birger	378
Edith	303	dora	329	— Gerd	378
— Inger Marie	305	— Anna	329	— Gudrun	378
— Hans Andreas	309	— Inge	329	— Hans	378
— Thøger	309	— Jakob Peter Chri-		— Leif	378
— Dagny	312	stian la Cour	329	— Ulla	378
— Gudrun	312	— Jens	329	— Ejvind	380
— Agnete	314	— Jens Peter	329	— Knud Erling	380
— Anna	314	— Jutta	329	— Anna Marie	381
— Estrid Thøger	314	— Marie	329	— Bent Østergaard	381
— Gunver Thøger	314	— Rasmine	329	— Birthe Østergaard	381
— Hedvig Thøger	314	— Erika Petra Kir-		— Eli	381
— Rasmus Anton	314	stine	338	— Elisabeth Bastkær	381
Thøger	314	— Dorthea Marku-		— Hans Jakob	381
— Anna Margrethe	315	sine Antonia	347	— Hans Thorsten	381
— Berit Merete	315	— Kathrine	353	— Inga	381
— Ejnar Anker	315	— Johannes	361	— Inge Bastkær	381
— Holger	315	— Ane Mette Katholm	369	— Jakob Alfred	381
— Walther	315	— Arne Katholm	369	— Kjeld Hansen	381
— Anje Merete	316	— Gudrun	369	— Knud	381
— Gudrun Antonia		— Hanne Katholm	369	— Rud	381
Marie	316	— Jørgen Katholm	369	— Vagn Østergaard	381
— Holger	316	— Karen Katholm	369	— Bent	382
— Jørgen	316	— Kirsten Katholm	369	— Emmy Kätty	382
— Jann	316	— Morten Katholm	369	— Kaj Snedker	382
— Jess	316	— Peter Katholm	369	— Lisbeth	382
— Johannes Erik		— Søren	370	— Vagn	382
Tage	316	— Asger	371	— Gerd	384
— John Fritz	316	— Gunnar	371	— Johanne Snedker	384
— Kenset	316	— Johannes	371	— Karen Sofie	
— Laus Birger	316	— Rasmus Kristian	371	Snedker	384
— Mary	316	— Sigrid	371	— Helga	385
— Reymond	316	— Gunver Hedemand	372	— Kirstine	386
— Thøger	316	— Søren Halfdan	372	— N. P.	389
— Anna Sørine	317	— Hans Hedemand	373	— Ellen	390
— Dorit Elling		— Henrik	373	— Emil	390
Kongstad	317	— Jens Hedemand	373	— Holger	391
— Irma Elling Kong-		— Olav Hedemand	373	— Margrethe	400
stad	317	— Per Yde	373	— Børge	404
— Rosenius Kongstad	317	— Signe Hedemand	373	— Mikael	404
— Otto Ragnvald	319	— Sven	373	— Doris	405
— Else Kirstine	320	— Anna Hedemand	374	— Leo Willy	405
— Karen Grethe	320	— Helge	374	— Else Marie Skibby	406
— Margrete	320	— Benny Maria		— Lars-Erik Skibby	406
— Poul Otto	320	Mathilde	376	— Hans Chr. Carl	407
— Ruth Edel	320	— Bent	376	— Henrik Carl	407
— Steen Otto	320	— Birthe	376	— Jørgine Petrine	407
— Stella	320	— Følmer	376	— Allan	408
— Thyra	320	— Gunnar Peder	376	— Allise	408
— Kristian	321	— Henning Juul	376	— Benedikte	408
— Agnes Kristine	323	— Henny	376	— Bent Thorvald	408

Rasmussen, Bente	408	Rediger, Juanita		Scheelhardt, Hanne	343
— Elsa Margrethe Marie	408	— June	292	Schmidt, Hulda	125
— Finn	408	— Kay Marie	292	Schmølkær, Grethe	433
— Grethe	408	— Victor M.	292	Schnack, Claudine	285
— Grethe Bente	408	Reeves, Carol Elaine	300	Schou, Anne Kathrine	
— Henning	408	— Dwight Wayne	300	— Johanne	67
— Keld	408	— Jesse Olive	300	— Ane Louise	180
— Niels Erik	408	— Jesse William	300	— Karl Frederik	180
— Olaf	408	Riis, Jens Holger	166	— Otto Emil	180
— Svend Aage Carl	408	— Kai Holger	167	— Søren Sørensen	181
— Bente	409	Rohde, Gyda	240	— Kirstine	182
— Ella	409	Rosen, Ernst v.	429	— Emilie	183
— Niels Chr.	409	Rosendahl, Donna Lia	154	— Kathrine	183
— Vibeke	409	Rosendal, Herdis	43	— Ane Johanne	
— Carl Frederik	410	Rosenqvist, Ejner	202	— Kathrine	184
— Yelva Johanne		Rosenstand, Knud	448	— Cecilie	184
— Henrikke	410	— Stig	448	— Mette Marie Sofie	184
— Betty Gerda	411	Rowe, E. Franklin	98	— Ole Petersen	450
— Finn	411	— James Franklin	98	— Jens Peter	451
— Grethe	411	— Robert David	98	— Kirsten	451
— Gunnar	411	Rubiera, Fernando		— Madga	451
— Martha Kirstine	411	Murillo	294	— Marie Johanne	451
— Poul Erik	411	Rude, Victor	250	— Ole Peter	451
— Søren Laurids	411	— Inger	251	— Aage	452
— Alma Kristine	412	— Jens Peter (Peder- sen)	251	— Asger	452
— Anna Margrethe	412	— Annette	252	— Cecilie Marie	452
— Gustav Adolf Juul	412	— Charlotte	252	— Ellen	452
— Hans Henrik	412	— Else Marie	252	— Erik	452
— Randi Henrikka	412	— Erik	252	— Gerda	452
— Ulla Margrethe	412	— Hans	252	— Helga	452
— Anette	413	— Merete	252	— Henning	452
— Hans Henrik	413	— Mette Marie	252	— Jørgen Peter	452
— Kurt	413	— Michael Henrik	252	— Povl Aage	452
— Merete	413	— Peter	252	— Rasmus Borgbjerg	452
— Otto Juul	413	— Søren	252	Schou-Nielsen, Anders	
— Søren	413	— Tyge	252	— Emil	182
— Alma Margrethe	414	— Vibeke	252	— Henrik	182
— Birgit Cecilia Juul	414	— Victor	252	— Jørgen Peter	182
— Dina Erika	414	Runge, Jytte	328	Schrivner, Niels Vagn	119
— Elsa	414	Russell, Andrew F.	185	— Viggo Niels	
— Helene Margrethe		— Milton Craig	185	— Gammelgaard	119
— Juul	414	Røjgaard, Jane Lis	145	— Aino Berit	120
— Henrik Christian	414	— Lars	145	— Ann-Britt	120
— Jens Arvid Juul	414	— Ove	145	— Bo	120
— Karla Juul	414	Rønnelid, Asa Maria	247	— Ellen Kristine	120
— Lasse	414	— Johan Kr. Due	247	— Evy	120
— Meta Juul	414	— Kjeld	247	— Helle	120
— Niels Peter Juul	414	Samann, Annelise	156	— Inger Marie	120
— Ulla Kirstine	414	— Ellen Helga	156	— Ole	120
— Vreni Erika Juul	414	— Elsa Anna Marie	156	— Per	120
— Maria K.	421	— Kurt	156	— Renié	120
— Ingrid	428	Schaaf, Freddy Martin		Schultz, Irene	
— Thora Marie	434	— Vander	97	— Beatrice	185
— Ane Marie	447	— Lawrence Vander	97	— Jakob	451
— Margrethe	448	— Candace Lynn		Sejersen, Birgitte	
Ravn, Dorte	313	— Vander	97	— Kathrine	181
Ravn-Nielsen, Poul		Schwab, Ingrid Mar- grethe	158	Sigismund, Bo Østen	312
— Erling	172	Schack, Margrethe	252	— Gulli	312
— Anne Marie	173	Schalech, Anna Eleo- nora Kirstine	195	— Hanne	312
— Jens Ole	173			— Hans	312
— Niels Arne	173			— Helene	312
Raymond, Leonora	260			— Ib Østen	312
Rediger, Georgianne	292			— Jan Østen	312
				— Lone Østen	312

Sigismund, Ole Østen	312	Snell, Bonnie	325	Strandsbjerg, Ane	
— Per Østen	312	— Brian Stuart	325	— Kathrine	296
— Poul Østen	312	— Dean	325	— Else Marie	296
— Svend Østen	312	— Dean Allan	325	— Jan Kristian	296
Simonsen, Johanne	58	— Deanna	325	— Karen Margrethe	296
— Marie	194	— Dennis Arthur	325	— Kristen	296
— Bente	289	— Glenn	325	— Mette Kristine	296
— Elmer	289	— Lena Le	325	— Frede	297
— Lars	289	— Marian	325	— Jens	297
— Lene	289	— Verlyn Reid	325	— Lisbet	297
Skaarup, Peder		Solbeck, Jennie Rosa-		— Niels	297
— Pedersen	299	— mond	184	— Rasmus Juul	297
— Preben Juul	299	Sperling, Margit	406	Street, Knud Aage	208
— Steen Juul	299	Speyer, Elsebeth Marie	227	Stuart, Joh. Grant	394
Skibby, Edith	405	Spigelhauer	406	Støyt, Inger Thora	158
— Erna	405	Spodsbjerg, Dorthea	258	Suse, Kaj Gudmun	
— Jytte Bindzus	405	Stadler, Jean	227	— Wamberg	393
— Kitty	405	Steensen, Anna	228	Svejstrup, Ane Marie	206
— Villy	405	Steeves, Margaret		Svendgaard, Ejner	399
— Børge	406	— Elizabeth	185	Svendsen, Arne	102
— Conni Sperling	406	Steffensen, Martha	135	— Bjarne	102
— Henry	406	— Aksel	228	— Gunnar	102
— Lilly Alice	406	— Henry August	291	— Ingemann	102
— Willy	406	— Jens-Ludvig	292	— Laurids Bernhard	102
Skjold, Inger	157	— Karl Jelsbak	292	— Anna Grethe Lund	337
Skog, Hulda	189	— Minna Jelsbak	292	— Folmer Lund	337
Skou, Kristen Jensen	353	Steinicke, Esther	360	— Inge Lise Lund	337
— Ellen	359	Stenklev	405	— Leif Chr. Lund	337
— Mogens Bostrup	360	— Ulrik Skibby	405	— Ulla Vibeke Lund	337
— Søren Bostrup	360	Sterill, Jørgen	332	— Viggo	337
— Vagn Aage	360	— Peder Jørgen	332	Svenning, Inger	346
— Vibeke	360	Stevns, Ole	347	Svenningsen, Carl	341
— Viggo	360	— Arne	348	— Claus	343
— Chresten	361	— Arne Irminger	349	— Erik Kirkegaard	343
— Elsebeth	361	— Eva Agnete	349	— Niels	343
Skoubo, Egon	199	— Karen Margrethe		— Ole	343
— Karin	199	— Irminger	349	— Søren	343
— Ove	199	— Ole	349	— Vita	343
Skouv, Finn	159	— Magnus	350	Svensson, Axel	77
— N. P.	159	— Johanne Dorothea	351	— Lily Benedicta	157
— Niels Henning	159	— Sigrid	351	— Ruth	346
— Rita	159	— Aage	352	Søgaard, Karen Elise	194
— Bent	159	— Birgitte Marie	352	— Martin Christensen	194
— Theodor	159	— Aase Kathrine		Søltøft, Gunner	374
Skov, Annalise	343	— Marie	353	— Hanne	374
Skowronek, Theodore A.	97	— Else	353	— Søren	374
Skytte, Minna	73	— Folmer	353	— Jørgen	374
Sloen, William Poul	113	— Harriet	353	Søndergaard, Helge	155
— William Thomas	113	— Inger Johanne	353	— Orla	257
Smart, Joan Elizabeth	156	— Kirsten	353	— Vibeke	257
Smidt-Laursen, Bent	413	— Ole	353	— Magda	442
— Preben	413	— Poul	353	Sønderskov, Jonna	
— Warny	413	Stokholm, Niels	240	— Sylvia	123
Smith, Alice	77	— Preben	240	Sørensdatter, Ane	
— Norman Page	233	— Steen	240	— Elisabeth	55
— Greenlauf Hau-		Storm, Søren	267	— Ane Mette	309
— gaard	233	— Arne	268	Sørensen, Ellen	
Snedker, Johanne		— Inge	268	— Kathrine	34
— Margrethe	382	— Margit	268	— Grethe	34
Snell, Carol Verdean	324	— Svend Aage	268	— Jens Peter	34
— David le Roy	324	Stornil, Bruno	393	— Rasmus	34
— Linda Joy	324	— Kim	393	— Peder	39
— Morris	324	— Tina	393	— Anna	40
— Vern	324	Strand, Inger-Lis	288	— Birgit Johanne	54
		Strandsbjerg, Kristen	295	— Elly Elisabeth	54

Sørensen, Gerda		Sørensen, Hans Stubbe		Sørensen, Bent Hald	266
Jensine	54	Solgaard	150	— Georg	266
— Ingrid Margrethe	54	— Herluf Solgaard	150	— Inger Mathilde	266
— Karen Marie	54	— Niels Stubbe Sol-		— Irma Hald	266
— Lis Marie	54	gard	150	— Knud	266
— Niels Viggo	54	— Arne	160	— Alf Storm	268
— Grethe	57	— Bente	160	— John Storm	268
— Arne Gert	58	— Erik	160	— Leo	268
— Erik Peter	58	— Ole Johannes	160	— Elisabeth	290
— Hanne Lisbeth	58	— Jens (Melballe)	161	— Jensine Bentine	297
— Leo Ernst	58	— Johanne Kathrine		— Lilly Agnete	301
— Søren	58	— Knudsen	162	— Marie Emilie	302
— Tage Richard	58	— Elin	165	— Georg	325
— Ane Johanne	64	— Verner Helge	169	— Svend	326
— Knud Lassen	73	— Ane Kathrine	180	— Tekla	332
— Christian	82	— Darril Schou	183	— Margrete	345
— Claus Chr. Koch	82	— Inger Margrethe		— Christine	371
— Jørgen Peter Koch	82	Schou	183	— Anne Marie	377
— Ane Johanne		— Karl Otto Schou	183	— Bente	377
Margrethe	86	— Kurt Schou	183	— Bente Marina	377
— Hansine Kathrine	86	— Søren	183	— Frands Knud	377
— Mathilde	86	— Aage Schou	184	— Knud Peter	377
— Peder	86	— Niels Michael	184	— Marinus	377
— Peder Ole	86	— Sigrid Schou	184	— John	382
— Rasmus Overgaard	86	— Søren Otto Schou	184	— Peter	382
— Petrea	87	— Valdemar Schou	184	— Peder	386
— Karen Marie	87	— Karen Marie	186	— Anders	387
— Rasmus	95	— Mariane	186	— Ane	387
— Inge-Agnete	111	— Niels	193	— Ane Marie	387
— Elina Marie	122	— Christian	200	— Christen	387
— Andrea	124	— Metha Elisabeth		— Martin Christian	387
— Andrea Marie	124	Rude	204	— Rasmine	387
— Marie	124	— Cecilie	207	— Rasmus	387
— Peder	124	— Jens	207	— Søren	387
— Rasmus Søren		— Jens Kristian	207	— Viggo Alfred	
Aksel	124	— Olga	207	Emanuel	387
— Gail	125	— Otto	207	— Viola Kirstine	387
— Lorraine	125	— Peter Ove	207	— Sørvine	395
— Margaret	125	— Søren Peter	207	— Henrik	400
— Melburne	125	— Søren Poulsen	207	— Henrik	401
— Norman	125	— Ane Marie	208	— Gerda	435
— Rass	125	— Petra	208	— Cecilie Marie	437
— Alistair	126	— Margretha	209	— Chr. Bassow	437
— Elsceta	126	— Bent	210	— Susanne Irene	439
— Gary	126	— Else Margrethe	210	— Søren Peter	439
— Lloyd	126	— Ib Thøger	210	— Lovise	442
— Sharron	126	— Kirsten	210	Søvang, Aage	191
— Sørine Sofie	126	— Ole	210		
— Peder Møller	127	— Poul	210	Taggert, Marna	78
— Agnes Marie	128	— Poul Peter	210	Theilgaard, Maren	146
— Bent Møller	128	— Søren Christian	210	Testern, Viggo	391
— Bjarne Haahr	128	— Anna	230	— Carl Mogens	392
— Henning Haahr	128	— Kurt Gissing	237	— Janni Kiss	392
— Hugo Møller	128	— Tony Haugaard	238	Teglbjærg, Rasmine	
— Ane Stine	129	— Birthe	243	Christine Stubbe	149
— Ane Stine	133	— Niels Peter	243	Therkildsen, Joan	
— Inger	139	— Dorte Aamand	248	Brochdorff	136
— Kristian	139	— Else Aamand	248	— Karl Brochdorff	136
— Peter Marinus	139	— Hans Aamand	248	— Ove Alfred Broch-	
— Rasmus Peter	139	— Jens Aamand	248	dorff	136
— Ane Margrethe	147	— Karen Aamand	248	— Søren Peter Broch-	
— Jens	147	— Lis Aamand	248	dorff	136
— Peder	148	— Sidsel Marie	256	— Villy Brochdorff	136
— Hanne Stubbe		— Anna Margrethe		Thiede, Ejnar Poul	427
Solgaard	150	Hald	266		

Thiede, Birte Margrethe	428	Thomsen, Valdemar	69	Thorn, Agnes	421
— Erik	428	— Aage Johannes	70	— Gerda	421
— Kirsten Marianne	428	— Ester	70	— Karl-Anker	421
— Knud	428	— Helga	70	— Karsten	421
— Poul Kristian	428	— Hilmar	70	— Niels-Erik	421
Thiim, Camillo	45	— Margit	70	— Svend	421
— Marianne	45	— Birgit	71	— Ulla	421
— Søren	45	— Inge	71	Thoresen, Astrid	90
Thomsen, Astrid Pederine	33	— Lis	71	Thorup, Jytte	189
— Helga Kristine	33	— Mogens	71	— Kristine	245
— Niels	33	— Ruth	71	Thøgersen, Carl Læssøe	121
— Thomas Mikkel	33	— Arne	72	— Leo Læssøe	121
— Andreas	34	— Iris Gunhilde	72	— Ninna	121
— Ane Marie	34	— Knud Rolff	72	— Poul Læssøe	121
— Anne Johanne	35	— Solveig Louise	72	— Ruth	121
— Ane Kristine	35	— Thorkil Baunehøj	72	— Tove	121
— Aksel Sofus	35	— Arvid	73	— Peder	187
— Ejnar Emil	35	— Bent	74	— Jens	190
— Gudrun Jensine	35	— Johannes	74	— Jens Peter	190
— Gunnar	35	— Jytte Mary	74	— Rasmus	193
— Henry Gunnar	35	— Thomas Bent	74	— Christen	200
— Jenny	35	— Yrsa	74	— Søren	201
— Knud Erik	35	— Ane Johanne	75	— Erik	215
— Margrethe	35	— Anna	77	Thøgersdatter, Karen	196
— Mikael	35	— Anton	77	— Ane Margrethe	200
— Niels Arne	35	— Martha	78	— Ane Marie	201
— Niels Oscar	35	— Elna	79	Timm, Henry	177
— Oda	35	— Verna	79	— Jens Ole	177
— Rasmus Peter	35	— Johannes T. C. M.	83	— Johannes Holm	177
— Rasmine	35	— Lydia Ploug	83	— Karen Margrethe	177
— Aase Laila	36	— Birthe	130	— Knud Kristian	177
— Ane Marie Dusine	36	— Anna Kathrine	134	Timmermann, Lissi	305
— Dagmar	36	— Ane Marie	152	Tolboe, Inger Johanne Thomassine Christensen	88
— Else Charlotte	36	— Inger Juul	164	— Peder Johan Christensen	88
— Finn	36	— Svend	165	— Rudolf Helenius Christensen	88
— Inger Yonne	36	— Anne Marie	166	— Agnes Kathinka Christensen	90
— Kaj Flemming	36	— Peter Melballe	166	— Peter Christensen	90
— Kurth	36	— Alma Louise	181	— Rudolf Johan Christensen	90
— Ruth Lilian	36	— Elise Marie	181	— Vald. Christensen	90
— Christian	58	— Gerda	181	— Ane Johanne Petrine Christensen	91
— Hans-Ole	58	— Holger Julius	181	— Petter	91
— Peter	58	— Jørgen Martin	181	— Valdemar Christensen	93
— Ane Johanne	65	— Kathrine	181	— Kathinka Sylvia Christensen	94
— Christen Peter	65	— Olga Marie	181	— Knud Freddy Christensen	94
— Lars	65	— Tage Emil	181	— Lars Christensen	94
— Martha Hansine	65	— Peder	184	— Ludvig Ingemann Christensen	94
— Rasmine	65	— Anders	238	— Michael Christensen	94
— Thomas Marius	65	— Jette	238	Tolboe-Jensen, Alf	88
— Peder	67	— Anna	258	Tolstrup, Sofie Kirstine	387
— Richard Walter	67	— Elna Johanne	297	Torp, Olga Camilla	422
— Roger Walter	67	— Grethe	297	Treleaven, Allan	125
— Walter Christian	67	— Jytte	301	— Arthur	125
— Anna Kathrine	69	— Tommy Gunnar	301		
— Emil	69	— Annemarie	315		
— Johanne	69	— Jens Erik	315		
— Johannes	69	— Jens Kristian Paarsgaard	315		
— Karoline	69	— Karen Lis	315		
— Lydia	69	— Birthe Marie	382		
— Margrethe	69	Thorhauge, Elisabeth	104		
— Marie	69	— Knud Madsen	104		
— Martinus	69	— Niels	104		
— Thomas	69	— Otto	104		
— Thomasine	69	Thorn, Karl Fr. Wilh.	419		
		— Oluf	420		

Treleaven, Charles	125	Villumsen, Rosa	259	Wissing, Bodil Peder-	
— Ferrence	125	— Stella	259	— sen	122
— Norman	125	Vinding, Alice	135	Wulff, Christian	275
— Richard	125	— Anders	135	— Anna	294
— Arlin	126	— Edith	135		
— Dale	126	— Ellen	135	Yde, Ruth	372
— Donna	126	— Helge	135	Yount, Cathy	300
— Lynn	126	— Mary Sørensen	135	— Charles Evert	300
— Patricia	126	— Niels Sørensen	135	— Evert	300
— Ronald	126	— Peder Sørensen	135	— Jerraline	300
— Wesley	126	— Rasmus Sørensen	135		
Tveed, Edna	324	— Alfred Sørensen	136	Zachariassen, Z. K.	168
Tønnesen, Kirstine	137	— Ane Kathrine Sørensen	136	— Hans Kristian	169
		— Esther Marie	136	— Lene	169
Uhrenholdt, Magda	167	— Gunnar Martin	136	— Lis	169
Uhrhammer, Arthur	98	— Mariann	136	— Niels Erik	169
— Marilyn Anne	98	— Ulla Mathilda	136	Zeuthen, Bente	317
Uldbæk, Agnes		— Astrid Sørensen	137	— Jenny	317
— Poulsen	308	— Børge	137	— Jytte	317
— Elvin Peder		— Ejnar Sørensen	137	— Hanne	317
— Poulsen	308	— Kristian	137	— Poul	317
— Harald Peder		— Paul	137	Ziegmund, Bernice	109
— Poulsen	308	— Anna	138	Zimmerman, Daniel	423
— Kaj Poulsen	308	— Aksel Thorvald Sørensen	138	— Linda	423
— Ove Poulsen	308	— Alice Bente	138	— Marlene	423
Ulstrup, Henry Johan	45	— Anton Sørensen	138	— Peter	423
— Liddi Frederikke	45	— Bente	138	— Ronald	423
— Orla	215	— Birthe Kaiser	138	— Roy	423
— Palle	215	— Jakobine Marie Sørensen	138		
— Svend	215	— Karen	138	Østfeldt, Arne Ditlev	269
Uygur, Ahmet Hüsa-		— Lars Kaiser	138	— Gerda Agnete	269
— mettin İlhan	236	— Paulé Arne	138	— Else Margrethe	269
		— Sigrid Nanna	138	— Karin Lena	269
Valskov, Niels An-		Visén, Barbro	247	— Paul Børge	269
— dersen	317	Voigt, Johanne	144	Østergaard, Maren	
Vele, Gudrun	303			— Nielsen	149
— Viggo	303	Wadsworth, Margaret	293	— Niels Peter Sø-	
— Ingrid	304	— Suzanne Marie	293	— sensen	149
— Sigrid	304	— W. D.	293	— Anne Margrethe	150
Vejnø, Clara	167	Wagenblast, Alice	151	— Bernt Edvard	
Veng, Ane Margrethe		Wagner	430	— Stubbe	150
— Pedersen	110	— Myrtel Beatrice	430	— Clemens Stubbe	150
— Emilie Marie Pe-		Walter, Sigrid Vil-		— Esben Stubbe	150
— dersen	110	— helmina	427	— Jan Francis Stubbe	150
— Laurs Pedersen	110	Warnche, Johannes	155	— Svend Stubbe	150
— Viggo Pedersen	110	— Susanne Lisbeth	155	— Bernt Stubbe	151
— Aase	111	Wenck, Zulevna	188	— Tine Elisabeth	
— Erik	111	Wendelboe-Jacobsen,		— Stubbe	151
— Kristian Pedersen	111	— Aage	351	— Niels Thøger	
— Ole	111	— Vibeke	351	— Stubbe	151
Vetsch, Movnt Carmel	185	Wesenberg-Lund, Inge	76	— Karen	347
Viborg, Henrik	240	White, Marjorie June	67	Østertoft, Lilly Bøn-	
— Holger	240	Wied, Ninna	343	— dergaard	256
— Ilse	240	Willis, Ivy	78	Øxenhaug, Kirsten	391
Villadsen, Eva Vil-		Winkel, Arne	169	— Øye, Emil	421
— helmine	397	— Peter Dyrmann	169	— Gunvor	421
— Thomas	397	— Søren Dyrmann	169	— Stig	421
Villumsen, Hans	259				

TILLÆG

TIL

ADSLEV SLÆGTEN 1959

SIDE 347 VI¹⁾

DORTHEA STEVNS - MIN MOR

*»Kun den daad, vi har bedrevet,
kun det liv, vor sjæl har levet,*

— — —
det er vort, naar gravens aander lege med den visne dragt«.

Der fandtes i nabogaarden til mit hjem et stykke legetøj, en slags kikkert eller kalejdoskop, i hvis dobbeltbund der var anbragt smaastykker af forskelligt farvet glas. Holdt man denne kikkert op mod solen, kunne man i den se de mest fortryllende figurer i alle regnbuens farver. Rystede man den lidt, fremkom der et nyt og — syntes jeg — stadig kønnere billede. Naar man mest betaget af figurens skønhed ønskede, at en anden skulle se netop det, og man forsigtigt gav kikkerten til den anden, saa grundede man alligevel altid over, om det nu lykkedes at fastholde den figur, om det nogensinde skete, at to fik set det samme, og om man i givet fald var enige om, at netop den figur var den allerkønneste. Saadan vil jeg nu mange gange tænke, mens jeg forsøger at tegne et desværre mangelfuldt billede af mor: Mon jeg nu faar det med, som vil faa mine søskende og andre til at sige, at netop saadan kendte ogsaa vi hende. Vi saa jo aldrig med de samme øjne, og maaske saa vi aldrig helt det samme mønster, men altid det, vi havde mest glæde af paa stedet og i øjeblikket. Vort behov var maaske aldrig helt det samme, men enhver af os fik alle de ting, vi trængte mest til, »og størst iblandt disse er kærligheden«. —

Mor har i slægtsbogen fra 1926 fortalt om sit hjem paa Aalsø Mølle og har ligeledes kort skitseret data for sin tilknytning til mange forskellige højskoler, hvor hun fra sin tidligste ungdom var enten elev eller lærerinde. Ved de sidste fire — nemlig Danebod højskole i Amerika, Kvissel, Støvring og Voldby højskoler i Danmark — var mor og far forstandere. Mine to ældste søskende, Arne og Agnete, er født paa Danebod højskole. Vi fem efterfølgende, hvoraf jeg er den yngste, er født paa Kvissel højskole, som

¹⁾ Nærværende bidrag, der er udarbejdet 1957, er ved en beklagelig misforstaaelse først kommet den endelige redaktion i hænde efter bogens færdiggørelse. Red.

far og mor overtog i 1899, da de efter otte aars ophold i Amerika vendte hjem til Danmark. I 18 aar, eller fra Arne var 3 aar, til jeg var 10 aar, var Kvissel højskole vort hjem. Den blev saaledes for os alle det egentlige og eneste barndomshjem; derfra gaar vor verden, og derfra har vi alle vore fælles minder om barnelivets fagre dage.

Minderne om mor har jeg gemt ligesom i en stor lykkepose, hvorfra jeg nu vil drage enkelte ting frem, selvom jeg vil ængstes for, at det billede, jeg ser for mit indre øje, vil tage sig anderledes ud, naar det overføres til papiret, ligesom jeg var bange for, at figurerne i barndommens kikkert ændrede form, naar den blev rakt fra den ene til den anden. Livet med mor er ikke blot minder om noget, som var; det føles som en altid levende og bærende magt, der giver hver dag indhold og maal.

Naar jeg tænker tilbage paa min barndom, synes jeg den toner af salmer og sange. Der blev sunget meget i mit hjem. Dagen begyndte og sluttede med sange omkring troesbekendelsen og fadervor. Hver skoletime indledtes med sang, og desuden var der de egentlige sangtimer. Alt dette deltog vi børn i sammen med eleverne. Hertil kom »børnenes halve time« eller »godnat med de smaa«, som altsaa allerede kendtes i min barndom, længe før radioen blev opfundet. Hver aften hørte vi sagn og eventyr og sange, inden vi skulle sove. Verdenshistorien — og af den først og fremmest det danske folks og jødefolkets historie — lærte vi først i oversættelse til sang. Far og mor sang lige gerne for os Grundtvigs historiske og bibelhistoriske sange og alle de gamle folkeviser.

Ingen, jeg kender, har som mor følt sig saa inderligt forenet med folkenes historiske liv. For hende levede alle de henfarne slægter. Ved sin genfortælling af folkenes liv og bedrifter gjorde mor dem ogsaa levende for os. Mor fortalte meget bedre og meget hellere, end hun læste højt, og da hendes øjne talte lige saa stærkt som hendes ord, var det en lykke for os, der lyttede, at mor ikke havde sine øjne hæftet til en bog. I mors personlige fortolkning af myten og historien afslørede den en verden, som ikke blot var den synlige, der omgav os, men en anden, som ogsaa eksisterer, to slags verdener, som udgjorde en saadan helhed, at det ikke lod sig gøre at leve i blot den ene eller den anden. Ved at drage sammenligning mellem mennesker og begivenheder før og nu gjorde mor historien levende og fattelig for os. Det gør jo ikke noget, at vi altid vil tro, at Abraham saa ud som morfar, eller at Thyr, som stak sin haand i Fenrisulvens gab, næsten var som Kristus, og at vi selv var de syv børn paa billedet, hvor Jesus velsigner de smaa.

Mors kærlighed til historien blev vist først vakt i Aalsrode skole, hvor hendes farbror Thøger var lærer. Han var — ifølge mor — en fremragende fortæller. Et lille træk, der beviser, hvor optaget mor var af historie-timerne, har hun selv fortalt — ikke uden rødmen, for hendes blufærdighed var legendarisk. Farbror Thøger fortalte, og mor lyttede. Naturens op-tugtelse holdt ikke timen ud, saa mor maatte bede om lov til at gaa »i gaarden«, men anmodningen blev fremsat saa sent, at hun ikke naaede længere end ud paa trappestenen, som i frikvarteret tydeligt bar spor af hendes ærinde. Den time blev købt dyrt med drillerier.

Lige som andre børn sparede mor smaaskillinger sammen i den hensigt at købe en bestemt ting, og det, mor ønskede sig, var Jensens store Verdenshistorie. Og hun fik den. Bogen eksisterer endnu. Nogle af dens blade er ved at falde ud, slidte i kanten og frynsede af meget flittigt brug. Man kender med et smil mors kæreste fortællinger paa de mest frynsede blade.

Mor var purung, da hun besluttede at vie sit liv og sine kræfter i den frie skoles tjeneste. Derved fortsatte hun egentlig kun barndomshjemmets interesse. Far kendte intet til højskolen, før han blev elev paa Vallekilde,

og han brød med sit hjem, da han valgte at blive i højskolens tjeneste. Fars hjem var lige saa barskt og lukket i sin velstand, som mors var festligt og aabent trods smaa eller i hvert fald jævne kaar. Far og mor ønskede i lige høj grad, at deres skolearbejde skulle gøres under det løsen og efter den ide, der var den grundtvigske højskoles fra begyndelsen: Til Guds ære og til dansk folkeligt aandslivs frie vækst og med det personlige liv og dets vækst sat ind i skolen som oplysningsgrundlag. De var overbeviste om, at aanden kun virker i frihed, saa den frie forkyndelse og den frie tilegnelse var nødvendig, hvor maalet alene var at vække de unge og at lære dem »hvad der er værd at elske«. Det ville de gøre ved at fortælle landets og folkets historie paa en saadan maade, at de unge nødtes til at elske deres land og deres folk, og ved at lære dem at gøre et trofast og redeligt arbejde paa den plads, hvor de blev sat. Og de turde tro paa, at hvis de unge blev vakt til menneskelighed og forstaaelse af menneskelivets herlighed, saa ville det samtidig være den sikreste og sundeste maade, hvorpaa man kunne vække deres haab og længsel efter livets evige fyld.

Et af de sagn, mor holdt mest af og helst fortalte, var om kæmpen Bjovulf, der dræbte den ledeste af alle trolde, — den nemlig, som dysser folket i søvn, — og som for en sikkerheds skyld dræbte troldens mor ogsaa for derved at naa helt ned til troldens rod. Mor fortalte os, hvordan kæmpen Bjovulf, der vækker folket, mange gange optraadte i historiens løb. Mor var selv en Bjovulf og far for den sags skyld ogsaa ligesom alle de gamle højskolefolk, som med stor ret om deres virke og plads her i livet kunne bruge Luthers bekendte ord: Her staar jeg, jeg kan ikke andet. Gud hjælpe mig!

Jeg har valgt at skrive noget om mors højskolegerning. Der er andet steds i slægtsbogen skrevet om slægtens tilhørsforhold til den frie børneskole og den frie kirke, saa jeg synes, at højskolehjemmet, som slægten ogsaa har, skulle omtales som saadant.

Krigsaarene fra 1914 ramte højskolerne haardt. De unge karle blev indkaldt, og de unge piger maatte i vid udstrækning klare karlearbejdet hjemme, saa ingen af dem kunne frigives til et højskoleophold. Mange smaa højskoler maatte i de aar give op paa grund af den store nedgang i elevantallet. Kvissel højskole var en af dem. Der var ingen vinterskole i 1916. Aaret efter solgte far og mor Kvissel højskole.

Mor skriver til et elevskrift i 1944 — højskolens hundredaar —: »Mens min mand og jeg havde vor gerning ved Danebod højskole i Amerika, kom der en dag fra en anden dansk koloni nogle gæster, som gerne ville have lidt kendskab til den skole, der var midtpunktet i Danebod-kolonien. Da de spurgte eleverne, hvad de egentlig lærte paa saadan en højskole, var der først ingen, der svarede, men pludselig rejste een sig og sagde: Vi lærer at leve! — De andre elever kom til at le. Maaske lød svaret ogsaa lidt højtravende, men faktisk var det et godt svar, for hvad er højskolens egentligste og vigtigste opgave andet end netop den at lære de unge at betragte livet som en gave fra Gud, og gennem sange og ord prøve at tale til de unge om de værdier, som gør livet rigt »saa hjertet varmes og taager hæves ved ordets magt«. Det er godt, at ungdommen dygtig-gøres i alle praktiske ting, men det har vi andre skoler til, det er ikke højskolens opgave«.

Mor og far var helt enige i deres syn paa højskolens opgave. De ønskede ikke fagskole, de ønskede ikke, at deres elever skulle aflægge afgangsprøver. De mente begge, at gav man plads for fagundervisning og krav om at se resultater, saa fornægtede man baade højskoleideen og den personlige tro paa, at det aandelige i sig selv er en værdi, som man meget vel har brug for at samle sig helt om, saa længe et højskoleophold varer.

Efter at Kvissel højskole var solgt, overtog far og mor som medfor-

standere med Søren Frederiksen Støvring højskole i august 1917. I Støvring var der mange betingelser for et rigt aandeligt liv i grundtvigske kredse. I højskolens have laa frimenighedskirken og friskolen. Den frie kirke, den frie børneskole og den frie højskole var her samlet paa een grund. Alligevel blev Støvring-tiden en skuffelse. Kort tid efter, at far og mor havde overtaget højskolen, blev der opført en uddelerskole, som i mange henseender skulle hægtes paa højskolen. Denne blanding af højskole og fagskole blev til under stor protest fra fars og mors side, og da den alligevel blev en realitet, ønskede de derfor ikke at blive der længere. Den dag, da mor som den sidste forlod skolen og drejede nøglen i laas efter sig, var een af de tungeste dage i hendes liv, for hun troede, hendes aktive deltagelse i gerningen paa højskoler nu var forbi. Gud ske lov gik der ikke lang tid, før Voldby højskole averteredes til salg. Den købte og overtog far og mor i 1923, og her havde de deres gerning indtil 1930, da far fik en alvorlig sygdom, som førte til det endelige opbrud fra et livslangt arbejde ved den danske folkehøjskole.

Frimenighedspræster i Støvring var Søren og Rasmus Anker-Møller, som begge boede i Klim. Den lange afstand forhindrede dem i at varetage ret meget andet i Støvring end de rent kirkelige handlinger samt jævnligt at deltage i møderne paa højskolen. Konfirmand-forberedelsen overtog mor til gensidig glæde for hende selv og børnene, som gik »til præst« hos hende. Mellem dem var blandt andre mine to brødre Aage og Folmer. Jeg nævner dette som een af de mange ting, min mor overkom foruden sit højskolearbejde, der ikke blot bestod i daglige undervisningstimer, men omfattede hele det administrative i den store husholdning. Mor lavede altid al maden selv, og hun havde syv børn, som hun ikke blot interesserede sig for føde og klæder til, men i hvis sorger og glæder hun altid tog del. Mor var dygtig, energisk og overordentlig hurtig i vendingen. Hun overkom det utrolige, og hun forstod den kunst at faa meget ud af lidt. En forretningsmand, som nok var lidt skuffet over ikke at have højskolen som kunde, sagde engang: »Fru Stevns kan faa et lispund frikadeller ud af et pund fars, men jeg vil s'gu nødig have nogen af dem!« Det var vel ikke ment som en kompliment, men var det faktisk, og mor kunne tillade sig at more sig over bemærkningen fra een, der aldrig havde smagt hendes frikadeller. Den almindelige mening — ikke blot min — var nemlig, at mor lavede bedre mad end de fleste, og at hendes bord altid var festligt dækket. Der var blomster og flag. Ofte var de tre nordiske flag anbragt side om side stukket ned i en halv raa kartoffel, som var omviklet med sølvpapir og fungerede som flagstang. En dusk persille ved smørret, skaale med radiser og tomater lavede altid op.

Det var maaske ikke saa mange gange i dagens løb, vi børn havde nødig at henvende os til far og mor. Vi passede vel mest os selv og hinanden. Mange, som vi var, gik det af sig selv at blive opdraget til at tage hensyn til andre og at lære styrken, der ligger i at kunne løfte i flok. Men da far og mor begge havde deres arbejde i hjemmet, følte det, som om de altid var om os. Det er muligt, at højskolebørn ser mindre til deres forældre, end saa mange andre gør det. Min bror Arne sagde ved slægtsmødet i 1956, at han ofte havde følt sig ensom i sin barndom. Det forstod jeg ikke helt, men der er nok stor forskel paa at være den ældste og den yngste af en søskendeflok paa syv. Jeg synes tværtimod altid, jeg var omgivet af mange og gode venner. Først og fremmest mor og far og mine søskende, men ogsaa af alle eleverne og mange legekammerater. Til daglig følte jeg altid mors og fars nærhed, men jeg mindes tre maaneder af aaret som en utryk og ligesom forkert tid. Fra august til november var der ingen elever paa skolen, og i de maaneder var far og mor ofte hjemmefra, enten paa kursus sammen eller paa foredragsrejse hver for

sig. Jeg mindes med gru min mors ture til omegnens forsamlingshuse, hvortil hun blev hentet i hestekøretøj. Det er sket, at mor er kommet forslaaet tilbage fra løbskkørsel. Jeg syntes, det skete mange gange, og jeg ventede egentlig aldrig, at mor kom levende hjem fra de ture, og jeg var aldrig rolig, før jeg saa hende igen. De køreture kastede skygger over min lyse barndom — jeg husker ikke andre! Barndommen forekommer mig at have været uendelig lang og lykkelig, og jeg synes, at den først sluttede helt ved min søster Sigrids død i 1935. Døden kom som et lammende slag. Jeg tror, vi havde vænnet os til at mene, den altid ville gaa uden om vor nærmeste kreds. Far og mor var med Arne og Lydia paa ferietur i Tyskland, da Sigge døde efter faa dages sygdom. Mor kunne aldrig forlige sig med, at hun ikke kunne faa lov at være i nærheden, da Sigge, barnet, det elskelige, blev indhentet af døden. Det var godt, far og mor ikke skulle overleve flere af deres børn, hvoraf de tre døde saa unge.

Mor var kommet til saa mange andre i den sidste nattevagt. Hun var altid nær med sin hjælp hos dem, der trængte dertil, især hos fattige, ensomme, syge og døende.

I min barndom kunne man ikke købe mælk paa flasker. Selv de fattigste ejede en mælkespand — jeg synes altid, den var blaa, og fra ny var den tillige udstyret med laag og hank. Naar hank og laag var gaet til, bar man spanden ved at stikke tommelfingeren godt ned i den og et solidt tag med de andre fingre udenpaa den. Hver dag kom fattige børn til mit hjem med deres spande, som aldrig havde laag eller hank, og hos mor fik de spanden fyldt med middagsmad, som de transporterede til deres hjem. Manglede nogen tøj, fandt mor noget frem til dem. Mor kom i de hjem, hvor der var fødsler og sygdom, mange kom hjem til hende og fik skiftet forbindelse paa bylder og saar. Ensomme og svage mennesker sad dagen igennem i køkkenet hos mor, til det blev fyraften, og mand eller børn hentede dem hjem. Ved døende sad mor trofast vagt. Saa indgroet var tilliden til mor og overbevisningen om, at hun var den, der ville komme, naar man trængte til hjælp, at den levede videre lang tid efter, at hun var flyttet til andre egne. Fru lærer Præstholt fra Kvissel har fortalt mig, at hun flere gange og længe efter, at min mor var rejst, blev kaldt fru Stevns, naar hun kom for at hjælpe mennesker, der var saa syge, at de ikke længere var ved fuld bevidsthed.

Lidt rød i kinderne af travlhed i hus og køkken til det sidste øjeblik inden timerne paa skolen var mor altid klædt om i sin fineste kjole, inden hun underviste. Til hendes festdragt hørte et dejligt guldur, som var en gave fra elever og venner, der nok gerne med det ville vise deres taknemlighed baade for tiden og for »tidens fylde«, som mor havde givet dem. Jeg forbinder altid det ur med mors bedste timer, naar hun paa talerstolen i skolestuen eller forsamlingshuse emigrerede fra timeligheden uden nogensinde at miste fodfæste i den. Urets visere bevægede sig som hun selv altid samme vej mod et maal, der laa udenfor dag og nat: »Tiden gaar, kærligheden ej tæller aar«. Det var netop min mors livslære: at den flygtende tid fik evighedsværd, naar den fyldtes med kærlighed.

Mange har sagt til mig, at naar de havde hørt mors taler, var det, som alt andet blegnede. Det var hendes ord, man huskede og bevarede i sit hjerte.

Fra 1930 til 1935 boede far og mor i Sønderjylland. De nærede begge stor kærlighed til det gamle grænseland. Men for mor var det især en stor glæde, at hun derved kom til at bo i nærheden af sin elskede søster Erika. Det var dejligt for de to søstre, som gennem deres travle liv havde set saa lidt til hinanden i mange aar, at være sammen igen, saa de kunne genopleve barndom og ungdom og atter dele fælles interesser og oplevelser.

Vi havde hjemme en stor bogsamling; fyldte reoler fra gulv til loft. Der

var oplysende bøger af mange slags, især historiske og litteraturhistoriske værker. Men der var ogsaa mange eventyrsamlinger, som vi tidligt fik kendskab til — først gennem højtlæsning. Desuden var der mange skønlitterære bøger, som anvendtes til højtlæsning paa skolen om aftenen. Og naturligvis var den nordiske »guldalderdigtning« rigt repræsenteret. Baaede far og mor læste gerne og meget. Da højskolegerningen sluttede, blev der mere tid til læsning. Mor var levende optaget af, hvad der kom paa bogmarkedet, og lige til sin død fulgte hun ivrigt med baaede i gammel og nyere litteratur. Vi var altid glade for at høre mors kloge kommentarer til og kritik af aarets nye bøger.

Om gamle elevers trofasthed og kærlighed er »Elevforeningen Kvissel Højskole« et enestaaende vidnesbyrd. Den blev stiftet 1906 og bestod til mors død i 1947. Ved et møde i 1931 blev det enstemmigt vedtaget at fortsætte foreningen, selv om far og mor ikke mere havde nogen højskole, den kunne knytte sin virksomhed til.

Hvert aar samlede gamle elever og venner med far og mor. Da foreningen i 1931 havde bestaaet i 25 aar, fik far og mor overrakt en gave, en pengesum og et stort Dannebrog af svær silke. En gammel elev sagde bl. a.: »Gamle elever og venner beder jer modtage gaven som et synligt bevis paa den taknemlighed, vi føler overfor jer. Mange af os har været paa andre skoler — større maaske — siden vi sad paa skolebænken hos jer. Men aldrig fandt vi bedre og sandere mennesker i deres gerning end jer. I stod ikke i det arbejde for at vinde egen fordel, men fordi I m a a t t e; det arbejde var jert liv. Vi har maaske ikke altid kunnet følge jer, vi manglede vel mod dertil, men I blev større for os, naar I altid fulgte de veje, der var de sandeste for jer. Og fordi I kun fulgte de veje, fik jert arbejde saa stor betydning og blev til saa stor velsignelse«.

Ved mors 70 aars fødselsdag sammenlignede en gammel elev hende med lærken, der frejdig, frisk og from gaar den lige vej fra jord til himmel, og sagde bl. a.: »Du har altid været frejdig trods store vanskeligheder, der skulle overvindes, og friskt har dit vidnesbyrd altid været. Din frejdighed og friskhed har vel nok haft sin rod i din fromhed. Du brugte aldrig mange eller stærke ord om dit gudsforhold, men din gerning og hele dit liv har været saa præget af din stille fromhed, at vi aldrig et øjeblik var i tvivl om, hvorfra du hentede din livskraft. Du gik altid den lige vej og fulgte troligt dit kald, og derfor har du og dine haft saa glade dage, for med trofasthed og fromhed følger glæde«.

Der var nok ikke et minut paa dagen, hvor mor ikke havde os i tankerne, og da vi kom hjemmefra, fik vi meget hyppigt breve. Mor førte en stor korrespondance og skrev ualmindelig godt. Jeg husker ikke, der er gaaet en uge til ende uden brev fra hende. At komme hjem paa ferie var noget af et eventyr. Far hentede os altid ved toget, og mor modtog os hjemme med lys og varme overalt, baaede i ligefrem og mere overført betydning, og vi blev altid med det samme — uanset tidspunktet — præsenteret for vore livretter. Mor havde nøje rede paa, hvad vi holdt af, og hvad vi gerne ville være fri for. Det var lige saa vigtigt, at Arne ikke fik klipfisk eller kartofler, der »ikke var gjort noget ved«, som det var vigtigt, at andre fik det, de nu holdt af — lige fra hvidkaalssuppe til ostemad. — For Aage f. eks. blev der i tidens løb serveret kilometervis af medisterpølse.

Fra 1935 og til deres død boede far og mor atter i Vendsyssel. De købte i Sindal en dejlig villa, hvis øverste lejlighed min bror Folmer og hans familie beboede. Mor og far var lykkelige for at have een af deres drenge i nærheden hele tiden.

Lige før det kimede til julefest i 1940, døde far den 18. december. Han døde rolig og frimodig, fordi mor sad ved hans side og sang hans yndlingssalme for ham: Velkommen igen, Guds engle smaa. De havde begge et levende håb om gensynsglæden.

Mor fik vi lov at beholde til 1947. Det var en stor lykke for os at have hende i de onde krigsaar og siden at opleve befrielsen sammen med hende. Mor blev aldrig træt af at formane os til at være rolige og uden frygt for dem, der kun slaar legemet ihjel. I hendes breve fra de aar er tonen anderledes, end vi hidtil kendte den. Mor hævdede ellers altid, at »stærkest er immer det milde«. Nu fastslog hun, at had og vrede kan være baade sundt og godt, og pegede paa, hvordan der baade i folkeliv og kristenliv maa gaa en afsigelse af det onde forud for troesbekendelse, ja, at afsigelse af det onde er en form for kærlighed til det gode. Mor ansaa ellers vrede og had for noget negativt. Men naar templet skændes og gøres til kræmmerbod, griber selv den mildeste haand til svøben.

Far døde lige før det kimele til julefest, og mor lige da pinsefestens sidste tone forstummede. Det synes jeg passer helt til deres liv. Livets kirkeklokke har mange toner. Fars lød kønnest til fest og allerkønnest til julefest. Mors klokke var mere stemt til at rumme alle toner, baade lyse glade og dybe alvorlige, saa hun kunne ringe til jul og paaske, liv og død, sorg og glæde med den samme tone — jeg synes, at »mellem ædle malme mageløs er for mit hjerte du«.

Der fandtes i mors gemmer en lille bog, som hun havde bedt Folmer give Arne at læse højt, naar vi alle var samlet ved hendes død. Det var mors testamente. Ingen mor har efterladt større arv eller kønnere testamente til sine børn. Det lyder:

»Til alle vore kære Børn.

Der er kun een Arv, som betyder noget, og som jeg af hele mit Hjerte beder Gud maa blive enhver af jer til Del: Guds ord det er vort Arvegods, det skal vort Afkoms være; Gud, giv os i vor Grav den Ros, vi holdt det højt i Ære! Det er vor Hjælp i Nød, vor Trøst i Liv og Død, o Gud, ihvor det gaar, lad dog, mens Verden staar, det i vor Æt nedarves!

Det er min Bøn for jer hver eneste Dag«.

Derefter følger en kærlig og vel gennemtænkt fordeling af tingene hjemmefra, saadan som mor havde ment, det ville passe enhver bedst, men med tilladelse til at bytte, hvis vi ønskede det, og desuden en anmodning om at give bort til nogen, der kunne trænge dertil, hvad vi ikke selv havde brug for. Svigerbørn og børnebørn er naturligvis alle nævnt i mors testamente. Mor var elsket og beundret ikke blot af sine børn, men hendes svigerbørn har mange gange sagt, at hun var det elskeligste menneske, de havde kendt, og børnebørnene holdt inderligt af hende.

Far og mor ligger begravet paa Kvissel kirkes grund, lige til venstre for kirkens indgangsdør. Gravpladsen er skænket af taknemlige venner i Kvissel. Gamle elever og venner har rejst et skønt minde: Paa graven lige op mod den hvide kirkemur et stort egekors, hvorpaa der staar:

OLE STEVNS OG DORTHEA STEVNS KVISSEL HØJSKOLE

og inde i kirken hængt tre lys-kroner. Paa de to staar kun skrevet dato og aar. Den midterste og største bærer indskriften: »For Ole Stevns og Dorthea Stevns — Dansk Folkehøjskoles tro Vogtere — satte gamle Elever og Venner Korsmærke paa Grav og gav Lyskroner til Kirkehus«.

Naar mennesker — de bedste i hvert fald — aldrig selv synes, de helt naaede, hvad de ville, saa er det maaske, fordi slægtens opgave skal løses i fortsat virke af noget, der aldrig bygges færdigt. Den vigtigste arv er ikke guld, men opgaver, der giver ny slægt ansvar for tid, der kommer, med styrken hentet fra tid, der svandt, saa fortid og fremtid bindes sammen, mens vi arbejder, og de ligger og lytter i jorden dernede.

Mor blev født paa Christian IX's fødselsdag. Som barn forestillede hun sig altid, at hun derfor ville blive dronning. Om denne barnedrøm skrev min bror Magnus:

»Du blev det mere skønt end Drømmes Aand
har varslet stort, naar allermest han loved'.
Du blev det ved din faste gode Haand
og Tankens gyldne Krone om dit Hoved'. —
Det lyser i dit dybe kloge Blik
og varmer fra to Øjnes milde Klare
til Vagt og Værn om Riget, det du fik
i evigt Eje dit — trods Nød og Fare«.

Maaske var ydmyghed mors skønneste dronningesmykke. Hvor har vi levet lykkeligt under hendes milde herredømme! Mors navn er en himmelsk lyd — — sødt i lyst og sødt i nød, sødt i liv og sødt i død, sødt i eftermælet.

Aase Stevns.

Nærværende slægtsbog er trykt i 1000 eksemplarer; ved udsendelsen er ca. 650 forudbestilt. Yderligere eksemplarer fås, så langt oplaget rækker, ved henvendelse til undertegnede. Prisen, der i øjeblikket er 22 kroner, forhøjes fra 1. januar 1960 til 25 kroner for at imødegå rentetab.

Vil De støtte *Foreningen Adslevslægten*, der virker for at bevare sammenholdet indenfor slægten og for bevarelse af gamle slægtsminder, kan indmeldelse ske ved henvendelse til foreningens kasserer: Fru Ulla Thorn, Bjerrevej 101, Dagnæs, Horsens. Kontingentet udgør for ægtepar 5 kr. og for enlige 3 kr. årligt.

Bogen udsendes med håbet om, at slægtens medlemmer vil indsende oplysninger om fremtidige fødsler, vielser, dødsfald, jubilæer og lignende, så de kan bringes i kommende tillæg, der gratis tilstilles foreningens medlemmer. Oplysningerne kan bl. a. sendes til undertegnede.

Harridslev præstegård pr. Hjørring i august 1959.

G. Haugaard.