



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almenyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her:

<https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>





STAMTAVLE OVER NIELS
SØRENSEN HESTBECHS
EFTERKOMMERE ♣♣♣♣♣

Optryk 1970
Trykt af S. C. SØRENSEN ½, Randers

STAMTAVLE
OVER
FAMILIEN HESTBECH
(HESTBEK)

UDGIVET OG SAMLET
AF
BOGTRYKKER ERIK HESTBEK



AARHUS
E. HESTBEKS BOGTRYKKERI
1913

Gennem Ellen Tandrup Christensen (f. Hestbech Grønlund), Hadsten, har jeg lånt familien Hestbechs stamtavle, som den blev trykt i 1913 i Århus af bogtrykker Erik Hestbek.

Stamtavlen var suppleret med Christian Grønlunds notater om familien Grønlund.

Jeg har fundet, at denne lille tryksag må være af interesse for mange af familiernes efterkommere, og har derfor ladet bogen genoptrykke.

For udlån af det originale materiale vil jeg takke familien i Hadsten; det er en skam, at det nu er bortkommet. Vi må glæde os over, at det forinden er blevet kopieret.

Måske kan genoptrykningen af denne bog være medvirkende til, at der gås videre med udarbejdelse af stamtavle for de familiegrene, hvor slægten endnu ikke er udforsket.

Randers, 1970.

Søren Sørensen.

Denne lille Bog om Familien Hestbech er udarbejdet paa Grundlag af Kirkebøger og andre utrykte Kilder i Landsarkivet i Viborg, samt, for de senere Slægtleds Vedkommende, efter Meddelelser af nu levende Medlemmer af Familien.

Navnet Hestbech, som er det oprindelige og derfor mest rigtige som denne Families Efternavn, stammer fra Landsbyen Hestbek i Alstrup Sogn i Gislum Herred. Familiens ældste kendte Mand, Niels Sørensen, tog dette Navn i første Halvdel af det 18. Aarhundrede efter sin Fødeby, og siden den Tid har det været Familiens faste Efternavn. Navnets Skrivemaade er i de senere Aar af enkelte af Familiens Medlemmer forandret til Hestbek og Hestbæk, hvortil der — saa vidt muligt — er taget Hensyn i det følgende. Men ligesom der her i Landet er flere Stednavne, der hedder Hestbæk, har der til forskellige Tider ogsaa levet flere Familier af dette Navn, som ikke har Forbindelse med hverandre. Fra Tørrild Herred stammer saaledes en forhen i Vejle og Ribe Amter ret talrig Familie Hestbech, og i Hjørring Amt lever endnu en Familie Hestbech, der skal have sit Navn af Hestbæk i Harre Herred.

At denne Stamtavle nu foreligger trykt skyldes alene familiehistorisk Interesse. Der er i stor Udstrækning sket Henvendelser til Familiens Medlemmer om Oplysninger om den nulevende Slægt; men gentagende Forespørgsler er desværre ikke altid bleven besvarede og ofte med meget mangelfulde Oplysninger.

Med Hensyn til Opstillingen af Stamtavlen bemærkes, at det første Slægtled fra Stamfaderen er betegnet med store Bogstaver: A—D, andet Led med Tal: 1, 2, 3 o. s. v., tredje Led med små Bogstaver a, b, c o. s. v., fjerde Led med Tal i Klamme: 1),

2), 3) o. s. v., femte Led med smaa Bogstaver i Klamme a), b), c) o. s. v., og sjette Led med foran staaende Klamme: (1, (2, (3 o. s. v.. Kvindelinijerne er kun medtaget fra tredie Led, medens Mandslinijerne er førte helt ud; dog bemærkes det, at Oplysninger om enkelte af disse paa Grund af Udvandring fra Riget ikke har kunnet skaffes.

Jeg skal til Slutning anføre, at dersom Familiens Medlemmer kan og vil meddele yderligere Oplysninger til Fuldstændighed af dette Slægtregister, modtager jeg gerne saadanne, for at de eventuelt kan medtages i et Tillæg.

Aarhus, i Oktober 1913.

Erik Hestbek.

Familien Hestbech (Hestbek).

Stamfaderen Niels Sørensen var født i Hestbæk (Alstrup Sogn) 1721. Hans Fader hed Søren Andersen og døde i Hestbæk, begravet den 9. Februar 1734; Moderen, hvis Navn ikke er anført i Kirkebogen, var forhen død i Barnsnød den 29. August 1728, 33 Aar gammel. Ifølge Alstrup Sogns Kirkebog blev Søren Andersens Søn af Hestbæk døbt den 2. September 1721 og kaldet Niels. Anna Andersdatter holdt Barnet til Daaben, og Faddere vare: Thomas Andersen, Søren Andersen, Anna Møllers og Maren Sørensdatter. Efter de Tidrs Navneskik tog Niels Sørensen Tilnavnet Hestbech efter sit Fødested, og den 11. November 1743 blev han som Svend saaledes indskrevet i Skomagerlavets Bog i Viborg, hvor han hos Mester Jens Hansen havde lært sit Haandværk. I Viborg Raadstueprotokol ses, at han er bleven Borger i Viborg: „1748, den 3. Juli, fremstod Niels Sørensen Hestbech, barnføed i Hestbech, som begierede at vinde Borgerskab her i Byen og sig med Skomagerhandverk, som hand her i Byen lært haver, ernære, hvortil hand og blev admitteret, og gjorde hand sin Borgerskabseed efter Loven.“ To Aar tidligere, den 1 August 1746, var han bleven trolovet med Marie Kirstine Simonsdatter Cappel, den 21. September samme Aar viet i Graabrødre Kirke. Forlovere vare: Peder Wormstrup og Vilhelm Lønningsmand. Marie Kirstine Simonsdatter døde 1779 og blev begravet den 28. Oktober, 70 Aar gammel. Niels Sørensen Hestbech blev den 22. November 1781 i Søndre Sogns Kirke viet til Anna Christensdatter Møller, som overlevede ham.

Niels Sørensen Hestbech døde i Viborg den 28. Juni 1784 og blev begravet den 1. Juli fra

Søndre Sogns Kirke, med Sang og Klokkernes Ringen. Skifteretten lod i „Viborger Samler“ *) Arvingerne indkaldes til at møde for at iagttage deres Ret under Skiftet. Men Boet var meget ringe. Ved Registreringen vurderedes Aktiverne til ialt 34 Rdl. 2 Mark 6 Sk., deri var Boets faste Ejendom indbefattet. Ejendommen blev vurderet til 30 Rdl. og var beliggende i Gravene. Huset bestod af 6 Fag Bindingsværk med Straatag. Haven strakte sig mod vest til Korsjorden, mod nord til Mester Lauge Sigvardsens Have og mod syd til Jørgen Sørensen Hattemagers Grunde. Huset var i en højst brøstfældig Tilstand baade paa Tømmer og Mur. I Stuen fandtes: 1 Fugebord, 2 gl. Træstole, 1 Madskab, 1 Viseværk og 1 Pyramide med 1 Par Thekopper og en gl. Thepotte, desuden 1 gl. Rok og nogle faa Sengeklæder. Af ringe Værdi maa dette Indbo have været, da det kun blev ansat til ialt 4 Rdl. 2 Mark og 6 Sk. Dog bragtes Aktiverne ved Auktionen op til 43 Rdl. 10 Sk. netto. Anders Nielsen Stenild **) var Pant-haver i Ejendommen ifølge Obligation paa 60 Rdl., tinglæst ved Viborg Byting 1775, 21. August, og paa-tegnet af Amtmanden for Skivehus Amt 1778, 21. Juni, hvorfor Auktionssummen blev udlagt til Panthaveren, Anders Steenilds Arvinger. Begravelsen havde kostet 5 Rdl. 2 Mark 6 Sk., hvilket Beløb forlods blev betalt af Boet.

Niels Sørensen Hestbechs andet Ægteskab var barnløst. Hans Enke Anna Christensdatter levede endnu i Viborg 1792; i Skillingstaksten for dette Aar er hun i „de Fattiges Rode“ sat for fire Skilling.

Børn af 1. Ægteskab (A—D):

A. **Anne Nielsdatter Hestbech**, døbt i Graabrødre Kirke den 23. Decbr. 1746. Faddere: Jens Brochs Kone og Jomfru Anne Hansdatter, Niels Juel, Bent Peder-sen og Ivar Jacobsen. Hun blev 1779 gift med Christen Jensen Bering, Skomager i Skanderborg,

*) 1784, Side 248 (Tillæg til Nr. 31).

**) Anders Nielsen Stenild var født 1713 og døde 1778; jvfr. Arkiv for Genealogi og Heraldik, I, Side 26.

og døde 1781, hvorefter Enkemanden den 17. Oktbr. samme Aar ægtede Enken Anna Mathiasdatter.

Barn.

1. **Jens Christensen Bering**, døbt i Skanderborg 23. Søndag efter Trinitatis 1779.
- B. **Maren Nielsdatter Hestbech**, døbt i Søndre Sogns Kirke den 8. August 1749. Hun levede 1784 og tjente da i København. Maaske er hun identisk med den Maren Nielsdatter, der i Skanderborg den 13. Januar 1789 blev viet til Ungkarl Simon Olesen Cappel af Skanderborg, formodentlig Søkendebørn.
- C. **Jytte Maria Hestbech**, født ca. 1759; hun levede i Viborg 1784 og var da ugift.
- D. **Søren Nielsen Hestbech**, døbt i Søndre Sogns Kirke (Sortebrødre Kirke) 9. Søndag efter Paaske 1754, som var den 20. Februar. Knud Jensen Skoleholders Hustru bar ham til Daaben, og Faddere vare: Jens Hansen Skomager, Niels Nielsen og Søren Nielsen, begge Smedesvende.

I Nørre Sogns Kirke (Graabrødre Kirke)* blev Søren Nielsen Hestbech viet til Pigen Else Marie Povlsdatter Primdal,**) den 3. Juli samme Aar var de bleven trolovede; deres Forlovere vare: Niels Sørensen Hestbech og Lauge Sigvardsen. Else Marie Povlsdatter døde i Barselseng den 12. Oktober 1779, 38 Aar gammel, og blev med en lille Datter Marie Chathrine***) begravet den 18. Oktober. Derefter blev Søren Hestbech i Skanderborg

*) Kirken blev nedreven 1830. Pladsen, hvor den har staaet, kaldes Tausens Minde.

***) Hun stammer formodentlig fra Gaarden Primdal i Rønbjerg Sogn, 1 Mil sydvest for Skive. Denne Gaard var forhen en lille Herregaard, i 1683 var den 6 Tdr. Hartkorn med to Bønder.

***) Født udenfor Ægteskab. Ifl. Nørre Sogns Kirkebog døde Søren Hestbechs Hustru Else Povlsdatter den 12. Oktober 1779, 38 Aar gl., og blev med sin Datter Marie Chathrine, som var 4½ Aar gl., begravet ved Ringning den 18. Oktober.

Kirke den 5. Juli 1780 viet til Jomfru Else Eriksdatter Hem, født i Skanderborg 1758, en Datter af Købmand Erik Hem (født 1704, død 12. Februar 1774) og Else Augustinusdatter (født 1711, død 30. Maj 1776). Hun overlevede sin Ægtefælle og flyttede senere til Kastbjerg Sogn, hvor hun vistnok indgik nyt Ægteskab.

Ved Folketællingen i Aaret 1787 var Indbyggernes Tal i Viborg 2034 Mennesker, foruden Garnisonen, som bestod af 538 Mand. Byen førte en hensygnende Tilværelse, 300 Personer maatte underholdes som fattige og hos 50 maatte der aarlig gøres Udpantning for Skat. I flere Andragender fremkom Byens eligerede Borgere med forskelligartede Projekter til at ophjælpe den og raade Bod paa den almindelige Nød. Efter Forordningen af 16. Februar 1621 var der paalagt Købstæderne en Forbrugsafgift af alt det Korn, som den ufri Mand brugte til Øl og Brændevin, denne Accise blev efter 1660 til den almindelige Konsumption af alt hvad der indførtes ad Byportene eller udgik fra Byens Møller. Disse Forbrugsafgifter forvoldte Købstæderne utallige Bryderier og „Posekiggeriet“ var altid meget upopulær. Stundom var Konsumtionen forpagtet ud, og det gjaldt derfor for Forpagteren om at faa saa meget som muligt pint ud af Forbrugerne, og derfor holdt han et meget skarpt Tilsyn med Betjentene, der idelig laa i Strid med Borgerne. Det at narre „Posekiggerne“ blev betragtet som en Heltedaad. Flere Gange blev der ansøgt om Konsumptionsfrihed for Byen og 1788 om, at der maatte opkræves Portpenge af dem, som passerede ud og ind af Byen, hvilket naturligvis afsloges.

Byen havde seks Porte: Sct. Mogens- og Sct. Ibs- eller Nedergades Port mod Nord, Søporten mod Øst, Sct. Michels- mod Syd og Sct. Mathias og Sct. Hans- eller Skottenborg Port mod Vest. Sct. Mogensport laa ved Indkørslen til Byen fra Skive og Randers og var forsvunden 1849.

Søren Nielsen Hestbech var Konsumptionsbetjent ved Sct. Mogens Port og døde den 7. Juni

1785. Samme Dag om Aftenen Kl. 9 $\frac{1}{2}$ indfandt Skifteretten sig i hans Hus for at registrere Boet. Enken var til Stede med sin Lavværge, Jens Poulsen Møller og Børnenes Værge Lauge Sigvardsen. Huset var beliggende ved Mogens Port paa den vestre Side af Gaden. Den afdøde havde købt Huset i Fællesskab med Christen Aarestrup af Viborg, saaledes at denne beboede den Halvdel af Huset, som var paa den søndre Side af Porten til Sct. Mogensgade, medens Søren Hestbech boede i den anden halve Side imod Nord ud til Landevejen fra Skive. Udhusene var bortlejet til Niels Hvas. De havde faaet Skøde paa Huset den 15. Juni 1782, og Gaardfæster Christen Jensen i Bigom havde Pant i det for 175 Rdl. *) Boets Formue var 229 Rdl. 2 Mark 12 Sk., medens Gælden var 201 Rdl. 3 Mark 4 Sk.

Søren Hestbechs Beboelseslejlighed bestod af Dagligstue, Storstue, Køkken og Loftsplads til Ildebrændsel.

I Dagligstuen fandtes: 1 blaa overstrøgen Bord, 1 Madskab med nogle Fødevarer, 1 blaa overstrøgen Stolpeseng med blaa og hvidt trykket Cattun Omhæng, deri var en blaa, rød og hvid Olmerdug Overdyne, 1 gul Bolster Underdyne, 2 blaa- og hvidstribede Bolster Hoveddyner og et Par gamle Blaargarns Lagener. Endvidere: 1 Viseværk med Futteral, en Tabulet, hvorpaa 3 Par hvide Thekopper, 1 Jern Bilæggerovn, 3 Pakker Papirer, nogle Skilderier, 2 optrukne Gardiner for Vinduerne og 4 Stk. differente Stole.

I Storstuen var der ogsaa en Stolpeseng, den var med rødt Cattun Omhæng; Dynen og Puder var rød- og hvidstribede. Paa Væggene hang 14 Skilderier

*) Skifteprotokol 1780—1802. Bl. 349 fl. Paa en Grundtegning af Viborg Købstad fra 1849 ses Beliggenheden af Søren Hestbechs Gaard ved Sct. Mogens Port paa den vestre Side af Gaden. (Ursin, Stiftsstadens Viborg, 1849, Bilag 2).

og i Spejl med brun Ramme. Vindovnskakkelovnen var med Træfodder under og uden Tromle. Et Bord paa Krydsfod, en Dragkiste og en med grønt overmalet Kiste, hvor udi Enkens og Børnenes Gangklæder, fuldendte Møblementet. Den afdødes blaa Kjole og Vest samt et Par Manchesters Benklæder og nogle andre Gangklæder var ogsaa i Storstuen.

I Køkkenet fandtes: 1 Mæske Kar, 1 gammelt Madskab, 1 halvtønde Kiedel af Kobber i Grube, 1 Mæssing Ryster-Kiedel, 1 Jern Pande og en Stige, der førte til Loftet, hvor der var noget lidet Ildebrænde.

Enken angav, at hun var frugtsommelig. Barnet blev født den 22. Juli 1785.

4 Børn (1—4):

a) af første Ægteskab:

1. **Poul Sørensen Hestbech**, født den 12. Oktober 1779 og døbt i Nørre Sogns Kirke den 21. November samme Aar. Jens Gjørtlers Hustru bar ham til Daaben, Jacob Prahls Datter Grethe fulgte med hende. Faddere vare: Christian Aarestrup, Forvalter Jens Ørum fra Hald og Jens Poulsen Gjørtler. Han kom til Kastbjerg Sogn, hvor han giftede sig og blev Fader til

2 Børn (a—b):

- a. **Søren Poulsen Hestbech**, født i Kastbjerg Sogn 1810, var Landmand i Hobro Egnen; hans Skæbne er ukendt.
- b. **Christen Poulsen Hestbech**, født i Kastbjerg Sogn 1811, var Skibs- og Postfører paa Limfjorden. Han omkom paa Skive Fjord den 12. November 1842. I sit Ægteskab med Kirsten Andersdatter blev han Fader til nedennævnte fire Børn. Hans Enke, der var Jorde-moder i Skive, ægtede 1843 Jens Pedersen i Harre. De i dette Ægteskab fødte Børn vare: 1) Christian Jensen (død 19 Aar gl.), 2) Severine Jensen (gift med Smed Nielsen i Harrestrup) og 3) Peter Ingvar Jensen. Sidstnævnte blev

født i Harre Sogn den 11. Januar 1846; efter at have lært Handelen i Hobro, kom han til sin Halvbroder Købmand Poul Hestbech i Skive, indtil han 29 Aar gammel blev Købmand, først i Hinge i 18 Aar, derefter i Kjellerup, hvor han døde i Juli 1911. I sit Ægteskab med Caroline Cecilie Lund, født i Randers 31. Januar 1857, en Datter af Brygger Frederik Wilhelm Lund og Christiane Nicoline Overlade, havde han følgende otte Børn: a) Frederik Wilhelm Jensen, født 25. December 1877, Købmand i Hobro, b) Aage Jensen, født 20. Marts 1879, Handelsrejsende, c) Poul Hestbek-Jensen, født 25. Marts 1880, Boghandler i Fredericia, d) Anna Cathrine Augusta Jensen, født 28. Januar 1883, e) Christa Overlade Jensen, født 24. Juli 1886, f) Ingvar Jensen, født 28. September 1888, død 20. Marts 1889, g) Yngva Cecilie Jensen, født 30. November 1893, h) Lauritz Louis Spengler-Jensen, født 21. September 1900.

4 Børn:

- 1) Kirsten Marie Hestbech, født i Harre Sogn 4. Juni 1834, gift 12. September 1876 med Lars Peter Laurits Ohlsen, født i Flensborg 18. Januar 1843 (Søn af Tømrermester Johan Christian Ohlsen, født i Flensborg 18. Februar 1809, og Christiane Nicoline Bondo, født i Roskilde 1810), Mode- og Manufakturhandler i Hobro, lever nu som Rentier i Hobro; uden Børn.
- 2) Poul Christensen Hestbek, født i Baulum (Hjerk Sogn) 13. August 1837, Købmand i Skive, R. af Dbg., død 5. Juli 1913, gift 18. December 1870 med Laura Louise Christiane Sophie Spengler, født i Aalborg 15. Maj 1845 (Datter af Sproglærer Janus Harald Spengler og Bartholine Agnethe Euphemia Deichmann)*) død 1912; uden Børn.
- 3) (Trine) Else Marie Hestbek, født i Skive 31. Marts 1840, død i Kristiania 189 ., gift

*) Jvfr. Grandjean, Stamtavle over Familien Deichmann, Side 23.

med Christen Jepsen, Landmand i Thorup ved Hobro, død

4 Børn:

- a) Christian Hestbek, født, Sæbefabrikant i Kristiania.
 - b) Carl Hestbek, født, Bogbinder og Protokolfabrikant i Kristiania.
 - c) Marinus Hestbek, født, Sæbefabrikant i Kristiania.
 - d) Kirsten Hestbek, født (gift i Norge).
- 4) Christen Hestbek, født i Skive 4. Januar 1843, dimitteret fra Ranum Seminarium 1863 (1. Kar.), Lærer i Nørre Rind (Lynderup Sogn), Anciennet 1. Oktober 1863, gift 2. November 1869 med Sophie Amalie Halle, født i Odense 25. Januar 1844 (Datter af Frederik Cato Sophus H. og Samueline Cathrine Koch).

8 Børn:

- a) Thorvald Christian Hestbek, født i Thorup (Simested Sogn) 9. August 1870, Boghandler i Fredericia, Bankbogholder i Skive, gift 26. Oktober 1901 med Emma Kirstine Pedersen, født i Randers 25. Juni 1873 (Datter af pens. Stabssergent nuv. Krigsassessor Anders P., født i Benløse 25. August 1838, og Ane Marie Kirstine Andersen, født i Mariager 29. Januar 1840).

2 Børn:

- (1. Poul Otto Spengler Hestbek, født i Fredericia 4. November 1902.
 - (2. Gudrun Rigmor Hestbek, født ss. 23. Juli 1904.
- b) Laura Kirstine Hestbek, født i Nørre Rind Skole 30. Januar 1873; sindssyg.
 - c) Emilie Cathrine Hestbek, født ss. 11. April 1875, gift 2. November 1898 med Niels Nielsen, født 11. November 1863, dimitteret fra Ranum Seminarium 1886 (1. Kar.), Lærer i Løvel, Bjerring siden 5. August 1910, gift første Gang med Petra Pedersen, død Han er Med-

udgiver af en Bibelhistorie og Udgiver af geografiske Kort over Danmark og Sønderjylland.

4 Børn:

- (1. Thorvald Godfred Nielsen, født 14. Oktober 1899.
- (2. Ellen Margrethe Nielsen, født 9. Juni 1903, død 25. Juni s. A.
- (3. Magda Gunhild Nielsen, født 30. Juli 1904.
- (4. Ellen Margrethe Nielsen, født 20. Februar 1910.

- d) Poul Ulrik Hestbek, født i Nørre Rind Skole 2. Juni 1878, Købmand i Nordby paa Fanø, gift 12. Maj 1904 med Anna Andersen, født

3 Børn:

- (1. Carl Emil Halle Hestbek, født
- (2. Mathias Hestbek, født
- (3.

- e) Johannes Theodor Hestbek, født ss. 23. April 1881, Dekorationsmaler; ugift.

- f) Laurits Marius Hestbek, født ss. 11. Maj 1883 Købmand.

- g) Thor Gjern Halfdan Valdemar Hestbek, født ss. 22. August 1884.

- h) Klara Ulrikka Hestbek, født ss. 3. Oktober 1885, gift med N. P. Hald, Uddeler i Rind Brugsforening.

2 Børn:

- (1. Olaf Hald Hestbek, født
- (2. Christian Hald Hestbek, født

b) af andet Ægteskab (2—4):

2. **Erik Sørensen Hestbech**, født i Viborg, døbt i Nørre Sogns Kirke den 6. Maj 1781. Just Lunds Hustru bar ham til Daaben, Jomfru Lyngbye fulgte med hende; Faddere vare: Sr. Bering, Sr. Stephansen og Niels Møller. Han lærte Hattemager-Professionen og nedsatte sig som Hattemager og Købmand i Skive. Her ægtede han 1807 Mette Marie Boylesdatter, født 1782. Hun døde den 7.

Juni 1821, og samme Aar den 1. December ægtede han Johanne Margrethe Lund, født 1794 i Skive, Datter af Købmand Jens Johansen Lund (død 12. Oktober 1829). Hun døde i Skive den 14. Marts 1875. Erik Sørensen Hestbech døde den 7. Decem- 1851. Ifølge Skøde af 27. April 1850, tinglæst 10. Maj s. A., var der intet at skifte. Enken Johanne Margrethe Lund overtog Boet, og efter hendes Død overtoges det af Datteren, nedennævnte Johanne Marie Hestbech, som var den eneste og myndige Arving efter og ifølge tidligere oprettet Kontrakt mellem de øvrige Arvinger. Ifølge afgiven Arveanmeldelse var Boets Værdi ikke 200 Kroner.

13 Børn (a—n):

a) Børn af første Ægteskab (a—g):

- a. **Maria Cathrine Hestbech**, født i Skive 1807, død . . . , gift 9. April 1829 med Jens Christian Bilgrav, født i Skive 1806, Møller i Tvis Mølle (Tvis Sogn), senere i Voldbjerg Mølle (Hee Sogn), død
- b. **Niels Lund Hestbech**, født i Skive 13. December 1808, Hattemager i Skive, senere i Holstebro, død 1856, gift i Skive den 11. Marts 1832 med Madsine Kjærsgaard, født paa Rybjerggaard (Rybjerg Sogn), dbt. 14. Marts 1807, død 3. Marts 1886.

8 Børn:

- 1) **Mette Kirstine Hestbech**, født i Skive 2. Januar 1833; hun blev gift med en Skræder, og de udvandrede til Amerika, levede en Tid i Chicago.
- 2) **Henriette Hestbech**, født i Skive 16. September 1834, blev gift i Nærheden af Skive og udvandrede til Amerika.
- 3) **Erika Margrethe Hestbech**, født i Skive 29. Marts 1836, død ung.
- 4) **Sørine Henriette Ferdinandine Hestbech**, født 24. August 1837; udvandret til Amerika.



JOHANNE MARGRETHE HESTBECH
f. Lund (1794) Side 16



ERIK SØRENSEN HESTBEK
f. (1842) Side 17



ANDERSINE PETREA HESTBEK
f. Andersen (1852) Side 17

- 5) Erika Hestbech, født i Skive 3. Februar 1840, død ung.
- 6) Erik Sørensen Hestbech, født i Holstebro 30. April 1842, Købmand i Hammel, død 29. Juli 1885; gift i Hammel Kirke den 18. September 1868 med Andersine Petrea Andersen, født i Svenstrup (Søby Sogn) 27. Januar 1852 (Datter af Vagtmester, senere Arrestforvarer i Hammel Jens Andersen, født i Jægerspris 27. Februar 1813, død 13. Januar 1876, og Anna Thygesen, født paa Apholmen v. Frederikshavn 3. August 1828, død 13. August 1897).

5 Børn:

- a) Mette Marie Hestbek, født i Hammel 23. Juli 1869, gift 23. September 1902 med Hans Willemoes Skovgaard Ostenfeld, født i Haasum Sogn 2. April 1865, Postmester i Fuglebjerg.

Barn:

- (1. Knud Ostenfeld, født i Brande 16. August 1905.
- b) Johannes Møller Hestbek, født i Hammel 11. Februar 1871, Forretningsfører i Aarhus, gift med Kathrine Nielsine Jensen, født i Asfærg Sogn 23. Oktober 1879.

Barn:

- (1. Martin Johannes Hestbek, født i Aarhus 8. Oktober 1904.
- c) Niels Martin Hestbek, født i Hammel 23. Januar 1873, Manufakturhandler i Hammel; ugift.
- d) Johanne Margrethe Hestbek, født i Hammel 18. September 1875, gift 13. Oktober 1906 med Johan Peter Holst Andersen, født i Nørre Brorstrup (Ølstrup Sogn) 28. Marts 1880, Købmand i Hammel.

2 Børn:

- (1. Ruth Hestbek Holst Andersen, født i Hammel 3. Februar 1908.
- (2. Bodil Hestbek Holst Andersen, født ss. 28. Marts 1911.

- e) Erik Hestbek, født ss. 17. Februar 1881, Bogtrykker i Aarhus, etabl. 8. Oktober 1907, gift med Karen Marie Frederiksen, født i Silkeborg 14. Februar 1886.
- 2 Børn:
- (1. Margrethe Hestbek, født i Aarhus 25. Februar 1909.
 - (2. Erik Hestbek, født ss. 25. August 1910, død 14. Januar 1911.
- 7) Jens Christian Marius Hestbech, født i Holstebro 22. December 1844, Bager i Illerisøre og i Hvalpsund (Louns Sogn), gift 16. September 1874 med Rosa Wilhelmine Hermann, født i Horsens 24. Februar 1847 (Datter af Bundtmager Wilhelm Benjamin H.).
- 9 Børn:
- a) Herman Christian Hestbech, født i Illerisøre 2. Januar 1875, Bager i Minneapolis; ugift.
 - b) Siegfred Martin Lund Hestbech, født ss. 8. Juni 1876, Baneinspektør i Ogden i Utha, gift 20. Februar 1906 med Elizabeth Morrell, født 8. September 1882.
- Barn:
- (1. Marion Elizab Hestbech, født i Minob (N.-Dakota) 11. April 1909.
- c) Henriette Erika Kirstine Hestbech, født i Illerisøre 30. December 1877, gift med Henry Peterson, født i Stockholm 30. Maj 1867, lever i Los Angeles (California).
- 3 Børn:
- (1. Carl Christian Peterson, født i Albert Lea Minnesota 12. November 1896.
 - (2. Roy Hestbech Peterson, født i Iort Dodge Jowa 5. September 1899.
 - (3. Lillian Columbia Peterson, født i Los Angeles 9. August 1902.
- d) Karl Wilhelm Hestbech, født i Illerisøre 11. November 1879, Landmand; ugift.
 - e) Anna Kunigunde Hestbech, født ss. 20. November 1881, gift 20. November 1903 med

Joseph Alois Mathis, født i St. Gallen i Schweiz 7. Maj 1872, lever i Los Angelos.

3 Børn:

- (1. Rupert Alois Mathis, født i Los Angelos 20. Oktober 1904.
 - (2. Evelyn Christabel Mathis, født ss. 8. Juli 1906.
 - (3. Floyd Roscoe Mathis, født ss. 19. Oktober 1908.
- f) August Theodor Hestbech, født i Illerisøre 13. Januar 1883, Smed i Ullits Sogn.
- g) Erik Johannes Hestbech, født ss. 20. November 1885, Tømrer i Ogden i Utah.
- h) Einar Hestbech, f. ss. 16. Marts 1889, Landmand i Slesvig.
- i) Rosa Christella Hestbech, født ss. 7. Juni 1891; ugift.
- 8) Niels Lund Hestbech, født i Holstebro 4. August 1848, Guldsmed; udvandret til Amerika 1873.
- c. Søren Hestbech, født i Skive 7. December 1810, død 27. Februar 1811.
- d. Søren Hestbech, født ss. 9. Juli 1812, død 21. Juni 1813.
- e. Frederik Hestbech, født ss. 20. September 1813, Købmand i Lemvig, død 30. Marts 1890, gift 2. Maj 1837 med Ulrikke Henriette Stougaard, født i Lemvig 5. Januar 1811, død 6. Maj 1890.
- 10 Børn:
- 1) Mathias Smith Hestbech, født i Lemvig 13. Februar 1838, Student 8. September 1856, cand. phil. 18. Juni 1857, cand. theol. 22. Januar 1863; overtog Lemvig Avis 1. Oktober 1867, død 22. April 1905, gift 29. Oktober 1882 med Charlotte Juliane Kirstine Dich, født i Randers 28. August 1851 (Datter af N. P. Dich).
- 3 Børn:
- a) Ulrik Peter Frederik Hestbech, født i Lemvig 15. November 1884, cand. pharm., Redaktør af Lemvig Avis.

- b) Maja Eleonora Hestbech, født i Lemvig 22. Marts 1886, Elev paa Centralinstituttet for Sygegymnastik i Stockholm.
 - c) Holger Frederik Hestbech, født i Lemvig 29. Maj 1887, Typograf.
- 2) Erik Mathias Hestbech, født i Lemvig 9. December 1839, Købmand, etabl. som Isenkræmmer i Lemvig 1866, senere Sparekassedirektør, død 25. August 1896, gift 11. Maj 1866 med Mariane Christensen, født i Trans 2. Juli 1842, død 5. Juni 1910.

Barn:

- a) Frederik Hestbech, født i Lemvig 21. Maj 1867, Papirhandler og Papirposefabrikant, etabl. i Lemvig 1895, i Aalborg 1904, den 1. Januar 1910 overgik begge Forretninger til et Aktieselskab med Frederik Hestbech som adm. Direktør, gift 2. Juli 1898 med Dagmar Sophie Adolphine Backhausen, født i Aarhus 12. April 1876 (Datter af Bogtrykker, Direktør Sophus Carl Adolph B., født i Ulvedal 24. Februar 1850, død 1912, og Maria Johanne Mathiasen, født 17. August 1849, død 24. August 1893); uden Børn.
- 3) Andreas Stougaard Hestbech, født i Lemvig 27. November 1841, Jernstøber i Lemvig, død 10. Maj 1894.
- 4) Caroline Ansine Hestbech, født i Lemvig 18. September 1843, død 2. April 1900; ugift.
- 5) Charles Kirstein Hestbech, født i Lemvig 1845, Landmand i N. Lem ved Lemvig, død, gift 19. Januar 1872 med Hannah Cavender, født i Cateshead ved Newcastle 1. Marts 1895 (Datter af Smed Peter Cavender (af irsk Herkomst) og Ann' Borir).

10 Børn:

- a) Peter Frederik Hestbech, født i Lemvig 20. Oktober 1872, Dyrslæge i Tistrup, død 4. Marts 1906, gift 5. Januar 1897 med Christiane Kalle-søe, f.

- b) Anna Henriette Hestbech, født ss. 22. Marts 1875, lever i Newcastle.
 - c) Henrik Stougaard Hestbech, født i England 25. Juni 1877, Landmand i Fabjerg Sogn.
 - d) Charlotte Kirstine Hestbech, født paa Lemvig Mark 15. Juli 1880, gift med Elias Nielsen, Landmand i Vesterkjær (Fabjerg Sogn).
 - e) Frederik Hestbech, født paa Lemvig Mark 27. Juni 1882, Landmand i Nørre Lem, gift med Marie Sinbæk, født i Fabjerg Sogn 2. Marts 1886.
 - f) Johannes Frederik Ulrich Hestbech, født i N. Lem 18. August 1887.
 - g) Carl Christian Henrik Hestbech, født ss. 24. Marts 1889, Landmand.
 - h) Christian Frederik Hestbech, født ss. 24. Februar 1893, Smed.
 - i) Johanne Charlotte Mathilde Hestbech, født ss. 5. September 1898.
 - k) Ella Caroline Christine Hestbech, født ss. 12. Marts 1900.
- 6) Mettus Magnus Hestbech, født i Lemvig 9. November 1847, Købmand i Lemvig, gift 23. December 1879 med
 født (Datter af Degn i Gadbjerg Sogn Rasmus Pedersen Strøier, født i Tved Sogn (Sunds H.) 5. Marts 1826, død 1871, og Margrethe Elisabeth Mazursky, født 2. Januar 1827, død 1899).

8 Børn:

- a) Margrethe Elisabeth Strøier Hestbech, født i Lemvig 12. Januar 1882, død 15. Januar 1882.
- b) Einar Frederik Theodor Hestbech, født ss. 26. Januar 1883, Sømand.
- c) Henriette Ulrikke Hestbech, f. ss. 7. Oktober 1886.
- d) Valdemar Holger Strøier Hestbech, født ss. 23. Juli 1888, Handelskommis.
- e) Frederik Hestbech, født ss. 10. August 1892, Student.

- f) Richardt Max Eustach Hestbech, født ss. 2. April 1894.
- g) Magnus Eyvind Strøier Hestbech, født i Lemvig 7. September 1896.
- h) Margrethe Elisabeth Strøier Hestbech, født ss. 5. Marts 1900.
- 7) Mads Stougaard Hestbech, født i Lemvig 5. November 1850, ex. jur. 1870, Dyrlægge i Tømmerby.
- 8) Henriette Hestbech, født ss., dod; ugift.
- 9) Frederik Hestbech, født ss., cand. pharm.; død ugift.
- 10) Christiane Frederikke Hestbech, født ss., gift med Peder Bendix, født, Ejer af Lemvig Møllegaard.
- f. Severine Hestbech, født i Skive 22. August 1816, død, gift med Christian Jacobsen, f. . . . 1814, Købmand.
- Barn:
- 1) Erika Margrethe Jacobsen, født i Mellerup 3. September 1847, gift 1. Februar 1874.
- g. Nikolai Hestbech, født i Skive 13. Marts 1820, Farver i Skive, død 1862, gift med Ane Schjødt, født i Randers 23. April 1818, død 24. Decbr. 1867.
- 3 Børn:
- 1) Anne Cathrine Hestbech, født i Skive 27. Januar 1849, gift 15. Oktober 1872 med Harald Andreas Jørgensen, født i Hobro 16. Marts 1848 (Søn af Mekanikus Peter J., født i Danne-Marre Sogn 3. Marts 1821, død 2. August 1872, og Anna Maria Petersen, født i Nakskov 11. Maj 1820, død), Maskinfabrikant i Hobro, R. af Dbg.
- 8 Børn:
- a) Maria Jørgensen, født i Hobro 26. Juni 1875, gift 21. April 1896 med Jes Nicolai Moritz Johannes Rosenberg, født i Truust (Tvilum Sogn) 4. April 1868 (Søn af Malermester Moritz Jacobi R., født i Middelfart 24. August 1828,



ANE HESTBECH
f. Schjødt (1818) Side 22

død 1. Juni 1906, og Emilie Salome Kalisch, født i Middelfart 11. September 1830, død 13. Marts 1909), Driftsbestyrer ved Cementfabriken „Kongsdal“ ved Hobro.

5 Børn:

- (1. Harald Emil Rosenberg, født paa Cementfabriken „Dania“ ved Hobro 26. Januar 1897.
- (2. Jesta Maria Rosenberg, født ss. 24. Februar 1899.
- (3. Ebba Rosenberg, født ss. 16. Juli 1900.
- (4. Frank Kalisch Rosenberg, født i Mariager 19. September 1903.
- (5. Helge Kalisch Rosenberg, født paa Refsbækgaard (Vindblæs Sogn) 4. Januar 1909, død 26. Januar s. A.

- b) Hans Christian Morell Jørgensen, født i Hobro 4. Juni 1876, Maskinfabrikant i Hobro, gift 28. December 1907 med Ella Henriette Schrøder, født i Fredericia 29. Marts 1884 (Datter af Hotelejer Carl Franz S., født 29. Januar 1853, død 9. Januar 1911, og Anna Marie Christensen, født 8. Marts 1853, gift 5. December 1881).

3 Børn:

- (1. Edith Morell Jørgensen, født i Hobro 30. Juli 1909.
- (2. Thekla Morell Jørgensen, født ss. 25. Juni 1910.
- (3. Gerda Morell Jørgensen, født ss. 3. Juni 1911.

- c) Ebba Louise Andrea Jørgensen, født i Hobro 11. Juli 1877, gift 3. August 1901 med Elenius Nyborg, født i Vejrum (Hjerm Sogn) 16. November 1871, Manufakturhandler i Fjerritslev, død 30. November 1909, gift 2. Gang 1912 med Forpagter Moskjær i Fjerritslev.

3 Børn:

- (1. Harald Frederik Nyborg, født i Fjerritslev (Kollerup Sogn) 21. Maj 1902.
- (2. Erna Cathrine Nyborg, født ss. 19. Marts 1906.

- (3. Thora Krestine Nyborg, født ss. 19. Marts 1906.
- d) Harald Peter Jørgensen, født i Hobro 18. Juni 1881, Grosserer i Berlin; ugift. Afstaaet Forretningen Foraaret 1912.
- e) Viggo Badstrup Jørgensen, født ss. 1. December 1882, Fabrikant i Watkins, New York; ugift.
- f) Harriet Cathrine Jørgensen, født ss. 4. August 1885, gift 4. August 1906 med Franz Joachim Hardt, født i København 11. Januar 1882, Guldsmed i Aalborg.
- 3 Børn:
- (1. Esther Hardt, født i Horsens 7. September 1906.
- (2. Torben Harald Joachim Hardt, født i Randers 18. Juni 1908.
- (3. Erling Franz Hardt, født ss. 19. April 1910.
- g) Kay Hestbech Jørgensen, født i Hobro 1. November 1887, Ingeniør i Mittweida (Sachsen), nu i København; ugift.
- h) Anna Jørgensen, født ss. 2. April 1892.
- 2) Mette Marie Boylesen Hestbech, født i Skive 4. September 1853, lever i Lystrup; ugift.
- 3) Mette Nielsine Hestbech, født ss. 10. Januar 1855, død 11. August 1900, gift i Randers 14. April 1875 med Christian Grønlund, født 3. December 1845 (Søn af Peter G. og Christiane Kold), Købmand i Randers.
- 10 Børn:
- a) Krista Berthine Grønlund, født i Randers 26. Juli 1876, gift med Grosserer og Konsul S. C. Sørensen, Randers. *Se Dansk Biographisk Leksikon*
- 4 Børn:
- (1. Asta Grønlund Sørensen, født i Randers 2. September 1899.
- (2. Sigrid Grønlund Sørensen, født ss. 24. Februar 1901.

FAMILIEN HESTBECH

- (3. Axel Hother Grønlund Sørensen, født ss. 18. September 1903.
- (4. Erik Oluf Grønlund Sørensen, født ss. 3. November 1907.
- b) Alfred Marius Grønlund, født i Randers 6. Januar 1878, Købmand i Randers, gift 26. Juni 1906 med Mathilde Petrea Schmidt, født i Randers 22. Februar 1884 (Datter af Malermester Niels Mathiesen Schmidt, født i Viborg 17. August 1855, og Anna Kristine Schmidt, født i Sønderborg 20. Marts 1857).
Barn:
 - (1. Povl Schmidt Grønlund, født i Randers 1. Oktober 1907.
- c) Ekkard Peter Grønlund, født i Randers 25. Februar 1880, Motorfabrikant i Humlum, gift 5. September 1905 med Johanne Margrethe Rysgaard, født i Thisted 25. August 1886 (Datter af Gaardmand Jens R. (død 18. Januar 1891) og Helene Gørup, død 18. April 1888).
4 Børn:
 - (1. Ellen Helene Grønlund, født i Aalborg 15. Januar 1906.
 - (2. Gudrun Rysgaard Grønlund, født ss. 4. August 1909.
 - (3. Tonny Rysgaard Grønlund, født i Humlum 11. August 1910.
 - (4. Werner Rysgaard Grønlund, født ss. 20. September 1912.
- d) Christian Hestbech Grønlund, født i Randers 8 Oktober 1886, Barber i Dresden, nu i Fredericia, gift i August 1913 med Anna Brøns, født (Datter af Urmager B. i Fredericia).
- e) Viggo Hestbech Grønlund, født ss. 26. April 1889, Manufakturist i Thisted.
- f) Aage Hestbech Grønlund, født ss. 2. Marts 1892, Malersvend.
- g) Anna Marie Johanne Hestbech Grønlund, født ss. 4. Marts 1894.

FAMILIEN HESTBECH

- h) Ellen Hestbech Grønlund, født ss. 2. November 1896.
 - i) Helga Grønlund, født , død lille.
 - k) Mariane Grønlund, født , død lille.
- b) Erik Sørensen Hestbechs Børn af 2. Ægteskab (h—n).
- h. **Mette Marie Hestbech**, født i Skive 15. November 1822, død , gift med Johannes Møller, født , Dyrlæge.
- i. **Jens Hestbech**, født i Skive 2. April 1824, Ejer af Nyholm, kaldet Lem Mølle (Nørlem Sogn), død 1894, gift med Mariane Præstmark, født i Hobro 14. April 1825, død 1903.

8 Børn:

- 1) Johanne Margrethe Hestbech, født paa Nyholm 19. December 1851, død 1897, gift med Anders Højlund Madsen, født Gaardejer i Ertbjerg (Dybe Sogn).
- 2) Charlotte Kirstine Hestbech, født paa Nyholm 16. Februar 1855, gift med Raahede, født , Købmand i Skals.
- 3) August Hestbech, født paa Nyholm 22. August 1856, Gaardejer i Ramme.
- 4) Anna Frederikke Hestbech, født paa Nyholm 30. December 1857, gift 11. Maj 1882 med Poul Lyhne Andersen, født i Ertbjerg (Dybe Sogn) 8. November 1859, Købmand i Holstebro.

2 Børn:

- a) Anna Johanne Andersen, født i Holstebro 1. Marts 1883, gift 29. Oktober 1909 med Carl Marius Bechgaard, født paa Søndergaard (Dybe Sogn) 20. Oktober 1872 (Søn af Jens Christian B. og Pouline Madsen), cand. polit., Lærer ved den jyske Handelshøjskole i Aarhus.

Barn:

- (1. Poul Ejler Bechgaard, født i Aarhus 18. Maj 1912.
- b) Anders Jens Andersen, født i Holstebro 10. Januar 1888, Tømmerhandler i Kjellerup, gift



METTE MARIE MØLLER
f. Hestbech (1822) Side 26



JOHANNES MØLLER

Side 26



MARIANE HESTBECH
f. Præstmark (1825) Side 26



JENS HESTBECH
f (1824) Side 26

10. September 1910 med Ida Sophie Wium, født i Holstebro 13. Marts 1886 (Datter af Alfred Holger W. og Anna Mathea Frendsen).

2 Børn:

- (1. Poul Alfred Wium Andersen, født i Kjellerup 20. Juli 1911.
- (2. Thorkild Wium Andersen, født ss. 1. Juni 1912.

- 5) Erik Hestbech, født paa Nyholm 14. Januar 1860 (Tvilling), var Medindehaver af Firmaet: Brødrene Hestbech, Aars, og Brødrene Hestbech, Hillerød, er nu Handelsagent i Skive, gift 2. Juli 1890 med Therese Arent, født i Skanderborg 24. Maj 1862 (Datter af Sagfører Herman Christian A.*) og hans 1ste Hustru Laugine Marie Sofie Bagger); uden Børn.
- 6) Christian Hestbech, født paa Nyholm 14. Januar 1860 (Tvilling), Købmand i Aars i 10 Aar, derefter Handelsagent i Hobro i 4 Aar, atter Købmand, først i Hornsyld i 3 Aar, senere Tømmerhandler i Bramminge i 10 Aar; er nu Teglværksdirektør i Bramminge, gift 6. November 1891 med Mariane (Maja) Kristine Pedersen, født i Stensgaard ved Hobro 27. Februar 1870 (Datter af daværende Ejer af Stensgaard, senere Mejeri-ejer i Ikast og Vorde, Peder Pedersen, født i Hørby Sogn 16. August 1841, død 22. September 1902, og Katrina Marie Ørum, født i Aars 14. Maj 1849).

5 Børn:

- a) Johanne Marie Hestbech, født i Hobro 12. Februar 1893, Apothekerdiscipel.
- b) Kay Hestbech, født i Hornsyld 22. September 1896.
- c) Agnes Hestbech, født i Bramminge 29. August 1897.
- d) Tage Hestbech, født ss. 17. Januar 1899.

*) Jvfr. Slægtbog over Afkommet af Anders Sørensen Vedel, Side 35.

- e) Helga Ørum Hestbech, f. ss. 19. Marts 1907.
- 7) Vilhelm Emil Hestbech, født paa Nyholm 21. December 1861, Grosserer i København, Tømerhandler i Aulum, gift 9. August 1895 (separeret 1908) med Elna Henriette Bertelsen, født i København 20. September 1873 (Datter af Bogholder Edmund B. og Thora Schneller).
- 2 Børn:
- a) Gerda Hestbech, født i Aars 23. Juli 1896.
b) Inge Hestbech, født ss. 11. April 1900.
- 8) Jens Christian Bøstrup Hestbech, født paa Nyholm 8. December 1863, Købmand i Aars, død 30. Juli 1897, gift 19. Januar 1895.
- k. Anne Cathrine Hestbech, født i Skive 13. Oktober 1825, død 25. Januar 1905, gift i Skive 11. Maj 1854 med Anders Friderich Lundsgaard, født i Estvad 1. September 1820 (Søn af Conrad L.*) Ejer af Øster Toftum, og Maren Bloch Østengaard), død i København 13. Juni 1895. Anders Friderich Lundsgaards Fader blev 1807 ved Testamente af en Slægtning Ejer af Østergaard i Gudum Sogn og købte 1810 Estvadgaard i Estvad Sogn; han døde i en Alder af 97 Aar, og 1846, 27. Maj, fik hans Søn Anders Fr. Lundsgaard Skøde paa Estvadgaard. Han var tillige Ejer af Nygaard i Ejsing Sogn, som han havde købt 1841. 1847 solgte han Nygaard til Johan Frederik Haubro og 1856 Estvadgaard til Grev F. M. Knuth til Knuthenborg og flyttede til Langesgaard (Grinderslev Sogn) i Salling, som han købte og senere opbyggede med en Hovedbygning af Grundmur og en Lejlighed paa 12 Værelser. 1895 overdrog han Gaarden til Anders Frederik Deichmann (født 1868) og flyttede til København, hvor han døde. Han var en særdeles dygtig Landmand, der i Salling gik i Spidsen for Røefrugtdyrkingen og var en af de fremmeligste paa Kvægfedningens Omraade. Han var Medlem af det kongelige Landhusholdnings-

*) Jvfr. Grandjean, Stamtavle over Familien Deichmann, S. 121.



ANNE CATHRINE LUNDSGAARD
f. Hestbech (1825) Side 28



ANDERS FRIDERICH LUNDSGAARD
f. (1820) Side 28

selskabs Bestyrelse og af Statstyrekommisionen og Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmænd. Han oprettede flere Legater, blandt hvilke her skal nævnes: A. F. Lundsgaards og Hustrus Sølvbryllupslegat, stiftet 1879 med 2,000 Kr., hvis Renter hvert Aars 11. Maj og Nytaar uddeles i 8 lige store Portioner til Trængende i Estvad Sogn udenfor Fattigvæsenet, og A. F. Lundsgaards og Hustrus Sølvbryllupslegat, stiftet 1879 med 5,000 Kr., af hvis Renter $\frac{1}{2}$ Del uddeles i 10 Portioner til Trængende i Grinderslev Sogn udenfor Fattigvæsenet, $\frac{1}{4}$ Del i to Portioner til Belønning for Tyende i Sallingland eller Skive og $\frac{1}{4}$ Del i to lige store Portioner til 2 Beboere i Skive Borger- og Haandværkerstiftelse. Hans Enke overlevede ham i ti Aar, deres Ægteskab var barnløst. Til Supplering af eller i Forbindelse med det af A. F. Lundsgaard og Hustru tidligere oprettede Fællestestamente, ved hvilket bl. a. Johanne Marie Hestbek af Skive var indsat som en af Arvingerne, besluttede de to Søstre Anna Cathrine og nævnte Johanne Marie Hestbek at oprette et Legat. Enkeltstederne angaaende dette Legat blev optaget i Anna Cathrine Lundsgaards Testamente, oprettet 17. Oktober 1904, og efter hendes Død den 25. Januar 1905, oprettedes „Søstrene Anna Cathrine, gift Lundsgaard, og Johanne Marie Hestbeks Legat“ paa en Kapital, bestaaende af 60,000 Kr. + den i Dødsboet efter Anna Cathrine Lundsgaard Søsteren Johanne Marie Hestbek tilkommende Restarv. Fundatsen er dat. 21. Maj 1906 og blev stadfæstet ved kgl. Resolution den 20. Februar 1907.*)

Jacob Hald Hestbech, født i Skive 13. September 1827 (Tvilling), Ejer af Refsgaard (Hurup Sogn) 1855, død i Ydby 12. Juli 1895, gift 11. Juni 1854 med Maren Stokholm, født paa Damsgaard (Ovtrup Sogn) 4. Juli 1836 (Datter af senere Ejer af Vestervig

Se Ministerialtidende A 1907, Side 99 ff.

Over- og Nedergaard (Vestervig Sogn) Niels Juelbye S. og Karen Marie Breinholt).*)

8 Børn:

- 1) Karen Marie Hestbech, født i Skive 4. Februar 1855, gift Skibsted, født, Gæstgiver i Ydby.
- 2) Margrethe Hestbech, født paa Refsgaard 9. December 1857, gift med Niels Sørensen, født, Gaardejer i Tarm.
- 3) Erik Hestbech, født paa Refsgaard 4. Januar 1859, Slagter i Esbjerg.
- 4) Poul Stokholm Hestbech, født paa Refsgaard 7. Oktober 1861, overtog Refsgaard 1894, Gaardens Hartkorn er 13 Tdr. 2 Skp. 1 Fdk. (Ejendomsskylden er 82,000 Kr.); gift 26. November 1896 med Bertha Jensen Lyngsøe, født paa Lyngsøgaard (Vorde Sogn) 31. Marts 1873 (Datter af Sognefoged, Gaardejer Søren Jensen, født i Rømlund Sogn 3. Juli 1833, og Ane Pedersen, født i Rogenstrup (Fiskbæk Sogn) 26. April 1835).

2 Børn:

- a) Anna Margrethe Hestbech, født paa Refsgaard 19. December 1898.
 - b) Jacob Lyngsøe Hestbech, født ss. 19. Marts 1900.
 - 5) Christen Breinholt Hestbech, født paa Refsgaard 23. Januar 1866, Slagter i Esbjerg, død 16. September 1908.
 - 6) Jens Breinholt Hestbech, født paa Refsgaard 5. Juli 1868, Værkfører i København.
 - 7) Christen Stokholm Hestbech, født paa Refsgaard 30. April 1871, Farmer i Nordamerika; gift.
 - 8) Niels Stokholm Hestbech, født paa Refsgaard 5. Oktober 1876. Teglværksejer i Sundby (Stagstrup Sogn).
- m. Johanne Marie Hestbech, født i Skive 13. Sep-

*) jvfr. M. Groshening, Slægten Breinholt, Side 64.



JOHANNE MARIE HESTBECH
f. (1827) Side 30

FAMILIEN HESTBECH

tember 1827 (Tvilling), oprettede ved Fundats af 21. Maj 1906 „Søstrene Anna Cathrine, gift Lunds-gaard, og Johanne Marie Hestbeks Legat“, se ovenfor.

- n. **Charlotte Kirstine Hestbech**, født i Skive 17. Maj 1829, død 31. December 1843.
3. **Else Marie Hestbech**, født i Viborg 1783, dbt. i Graabrødre Kirke den 16. Marts og baaret af Hans Møllers Hustru, der fulgtes af Anna Christensdatter. Gaardskarl Christen Aarestrup og Forvalteren (Jens Ørum) fra Hald vare Faddere. Hun blev gift i Skive den 7 Oktober 1820 med Niels Jespersen, født 1787, Bødker i Skive.
4. **Severine Hestbech**, født 1785, dbt. i Graabrødre Kirke den 14. August og baaret af Christen Clausens Hustru, der fulgtes af Anna Madsdatter. Hans Møller og Jens Gørtler vare Faddere. Hendes Skæbne er ubekendt.

FORTEGNELSE

OVER

FAMILIEN HESTBECH (HESTBEK)

Ved afdøde Medlemmer er Dødsåret angivet, ved nu levende Fødselsaart.

A.

Hestbech, Agnes, f. 1897, Side 27. Andreas Stougaard, † 1894, 20. Anna Cathrine, † 1905, 28. Anna Frederikke, f. 1857, 26. Anna Henriette, f. 1875, 21. Anna Kunigunde, f. 1881, 18. Anna Margrethe, f. 1898, 30. Anne Cathrine, f. 1849, 22. Anne Nielsdatter, f. 1746, † . . . , 8. August, f. 1856, 26. August Theodor, f. 1883, 19.

B.

Hestbech, Bendix, f. . . . , Side 22.

C.

Hestbech, Carl, f. . . . , Side 14. Carl Christian Henrik, f. 1889, 21. Carl Emil Halle, f. . . . , 15. Carl Vilhelm, f. 1879, 18. Caroline Ansine, † 1900, 20. Charles Kirstein, † . . . , 20. Charlotte Kirstine, † . . . , 1843, 31. Charlotte Kirstine, f. 1855, 26. Charlotte Kirstine, f. 1880, 21. Christen, f. 1843, 14. Christen Breinholdt, † 1908, 30. Christen Poulsen, † 1842, 12. Christen Stokholm, f. 1871, 30. Christian, f. . . . , 14. Christian, f. 1860, 27. Christian Frederik, f. 1893, 21. Christian Hald, f. 15. Christiane Frederikke.

E.

Hestbech, Einar, f. 1889, Side 19. Einar Frederik Theodor, f. 1883, 21. Ella Caroline Christine, f. 1900, 21. Else Marie, f. 1840, 13. Else Marie, † . . . , 31. Emilie Cathrine, f. 1875, 14. Erik, † 1911, 18. Erik, f. 1859, 30. Erik, f. 1860, 27. Erik, f. 1881, 18. Erik Johannes, f. 1885, 19. Erik Mathias, † 1896, 20. Erik Sørensen, † 1851, 15. Erik Sørensen, † 1885, 17. Erika f. 1840, 17. Erika Margrethe, f. 1836, 16.

F.

Hestbech, Frederik, † . . . , Side 22. Frederik, † 1890, 19. Frederik, f. 1867, 20. Frederik, f. 1882, 21. Frederik, f. 1892, 21.

G.

Hestbech, Gerda, f. 1896, Side 28. Gudrun Rigmor, f. 1904, 14.

H.

Hestbech, Helga Ørum, f. 1907, Side 27. Henriette, † . . . , 22. Henriette, f. 1834, 16. Henriette Erika Kirstine, f. 1877, 18. Henriette Ulrikke, f. 1886, 21. Henrik Stougaard, f. 1877, 21. Hermann Christian, f. 1875, 18. Holger Frederik, f. 1887, 20.

I.

Hestbech, Inge, f. 1900, Side 28.

J.

Hestbech, Jacob Hald, † 1895, 29. Jacob Lyngsøe, f. 1900, 30. Jens, † . . . , 26. Jens Breinholt, f. 1868, 30. Jens Christian Bostrup, † 1897, 28. Jens Christian Marius, f. 1844, 18. Johanne Charlotte Mathilde, f. 1898, 21. Johanne Margrethe, f. 1851, 26. Johanne Margrethe, f. 1875, 17. Johanne Marie, f. 1827, 29. 30. Johanne Marie, f. 1893, 27. Johannes Frederik Ulrich, f. 1887, 21. Johannes Møller, f. 1871, 17. Johannes Theodor, f. 1881, 15. Jytte Marie, f. 1759, † . . . , 9.

K.

Hestbech, Karen Marie, f. 1855, Side 30. Kay, f. 1896, 27. Kirsten, f. . . . , 14. Kirsten Marie, f. 1834, 13. Klara Ulrika, f. 1885, 15.

L.

Hestbech, Laura Kirstine, f. 1873, Side 14. Laurits Marius, f. 1883, 15.

M

Hestbech, Mads Stougaard, f. 1850, Side 22. Magnus Eyvind Strøier, f. 1896, 22. Maja Eleonora, f. 1886, 20. Maren Nielsdatter, f. 1749, † . . . , 9. Margrethe, f. 1857, 30. Margrethe, f. 1909, 18. Margrethe Elisabeth Strøier, f. 1882, 21. Margrethe Elisabeth Strøier, f. 1900, 22. Marie Cathrine, † . . . , 16. Marinus, f. . . . , 14. Marion Elizab, f. 1909, 18. Marthin Johannes, f. 1904, 17. Mathias, f. . . . , 15. Mathias Smith, † 1905, 19. Mette Kirstine, f. 1833, 16. Mette Marie, † . . . , 26. Mette Marie, f. 1869, 17. Mette Marie Boylesen, f. 1853, 24. Mette Nielsine, f. 1855, 24. Mettus Magnus, f. 1847, 21.

N.

Hestbech, Niels Lund, † 1856, Side 16. Niels Lund, f. 1848, 19. Niels Marthin, f. 1873, 17. Niels Stokholm, f. 1876, 30. Niels Sørensen, † 1784, 7. Nikolay, † 1862, 22.

O.

Hestbech, Olaf Hald, f. . . . , Side 15.

P.

Hestbech, Peter Frederik, † 1906, Side 20. Poul Christensen, † 1913, 13. Poul Otto, f. 1902, 14. Poul Stokholm, f. 1861, 30. Poul Sørensen, f. 1779, † . . . , 12. Poul Ulrik, f. 1878, 15.

R.

Hestbech, Richard Max Eustach, f. 1894, Side 22. Rosa Christella, f. 1891, 19.

S.

Hestbech, Severine, † . . . , Side 22. Severine, † . . . , 31. Siegfred Marthin Lund, f. 1876, 18. Søren, † 1811, 19. Søren, † 1813, 19. Søren Andersen, † 1734, 7. Søren Nielsen, † 1785, 9. Søren Poulsen, f. 1810, † . . . , 12. Sorine Henriette Ferdinandine, f. 1837, 16.

T.

Hestbech, Tage, f. 1899, Side ??.

Thor Gjern Halfdan Valdemar, f. 1884, 15.

Thorvald Christian, f. 1870, 14.

U.

Hestbech, Ulrik Peter Frederik, f. 1884, Side 19.

V.

Hestbech, Valdemar Holger Strøm, f. 1888, Side 21.

Vilhelm Emil, f. 1861, 28.

FORTEGNELSE

OVER

INDGIFTEDE SLÆGTER I FAMILIEN

A. Mænd.

Andersen Side 17, 26. Bechgaard, 26. Bering, 8. Bilgrav, 16. Cappel, 9. Grønlund, 24. Hald, 15. Hardt 24. Jacobsen, 22. Jepsen, 14. Jespersen, 3. Jørgensen, 22. Lundsgaard, 28. Madsen, 26. Mathis, 19. Møller, 26. Nielsen, 21. Ohlsen, 13. Ostenfeld, 17. Petersen, 18. Raahede, 26. Rosenberg, 22. Skibsted, 30. Sørensen, 24, 30.

B. Hustruer.

Andersen, Side 15, 17. Arent, 27. Backhausen, 20. Berthelsen, 28. Brøns, 25. Cappel, 7. Cavender, 20. Christensen, 20. Dich, 19. Frederiksen, 18. Halde, 14. Hem, 10. Hermann, 18. Jensen, 17. Kallesøe, 20. Kirsten Andersdatter, 12. Kjærsgaard, 16. Lund, 16. Lyngsøe, 30. Maria Boylesdatter, 15. Morell, 18. Møller, 7. Nielsen, 14. Nyborg, 23. Pedersen, 14, 27. Primdal, 9. Præstmark, 26. Rysgaard, 25. Schjødt, 22. Schmidt, 25. Schrøder, 23. Sinbæk, 21. Spengler, 13. Stokholm, 29. Stougaard, 19. Strøier, 21. Vium, 26.

På de følgende sider har købmand Christian Grønlund suppleret familien Hestbechs stamtavle med notater om slægten Grønlund, forsåvidt den står i forbindelse med familien Kold.

Christian Grønlund er indgift i slægten Hestbech ved giftermål med Mette Nielsine Hestbech, se side 24.

Det håndskrevne supplement stammer fra sønnen Alfred Marius Grønlunds eksemplar af familien Hestbechs stamtavle.

Alfred har bedt mig skrive om
om mig selv, jeg vil nu lade Høglund
Gronlund med forsaavidt den staar
i Forbindelse med Høglund Hold
den øvrige del af Gronlundens
Bogender jeg saa lidt til da jeg kom
fra Hjemmet da jeg var 7aar og
kom den senere Tid i Bred.

Mine Bedstefoder eller velles Far
fader Christian Gronlund var
Skolelærer og Notarius i Sernæs
paa Fjeld, jeg kan ikke lige huske
hans og Hustrus de vare gamle Folke
og maa vist vare død 1858-50-alle
Aarstal jeg skrive en omtruntlige
hans stammede fra Kindsyssel hans
Slægt Bønder jeg ikke, han skal have
været gruelig kidsig, naar han blev
det, løb han op til Kirken løb 3 gang
rundt om den og alle sig da paa

et bestemt Sted, en Løn der yprang
sed fra Kortemuren til det gik
over, de havde 3 Sønner og 4 Døttre

Andreas Grønlund
Moldeker og Kortesanger i
Jensens Grønlund
som Lise kaldet efter den Gaule
da han døde

Peter Grønlund havde Manden
hos sin Hustru i Stedet
de 3 Døttre blev gift med Moldekeren
den 4de Maria Kathrine holdt hus
i Fødehuset hos Jensens Grø
inger af dem blev gift

Min Morfar Metteel Kold
var oprindelig Mønstre, men Mø
nstrene holder jo i reglen ikke af
at sidde på en Gale saa hans
Mønstre var ikke stort dog ved
blev han at sige til sin Døt, det
var ikke elegant Arbejde men abso
lut solidt, hvor noisomme de

var dengang os af at han ypper
rede der vestnok 14 Mil fra Huset
til Aalborg for at Bye saameget
Leder han kunde bære hyn paa
sin Ryg, for det kunde saa tidt.
Ket betale sig. De erde en lille
Byeindom hvortil der var endel
jord og han drev Avlsbrug de
havde saavidt jeg husker 6 Hø
ingen Heste i Huset var Lade og
Stald, de solgte da Malten og
Fløden om der var rest nok efter
den husker jeg værliq godt, han
Godmodigheden selv, blev den
energiske viltsandige, men de
kun godt vid af det sammen, der
kun jeg med hver dag paa Besøg
de havde 2 Sønner. 3 Døttre
Anders Hold Bager ved Holskens
munde paa Salland, gift med en
Stegning af Fru Jacob Schou
de har flere Børn, deraf Christian
Grønland Bager og Møller ved

Sletkeberg, hvis Søn Aage Kold er
kommen sammen med min Søn
Aage Grønlied

Christen Mikkelson Kold
som oprettede den første Høstskole
for vore Karle, havde det fork
at være Boghinder, tog saa Skole
Lærersamen reiste til Smyrna
sammen med en Missionspræst
Pastor Hassé) drev som Kæmpevei
Boghinderet der, var der nogle
Kar, seilede fra Smyrna til
Italien. og spadserede hjem paa
sine Ben trækkerende en Bæne-
vogn med et hans Hebungüb og
Boghinderværktøi paa

Johanne Kold blev gift med
en Hørmester Laurisen, Ulrikke
Matthowire Fade

En Kold bestyrede Huset
helligemod Marie Kold da han
begyndte sin Skole paa Høstskole
p Høstemande

Ane blev senere gift med en Tynto
Jens Mikkelsen som overtog Eendom-
men i Thisted mod at forsyge de
gamle de havde 3 Sønner doreblaus
Kund Mikkelsen som nu har
Eendommen paa Thisted Hart
hvormod Byeendommen er solgt
en Havneplade er dog endnu
i Havn som tyndeligst hvor
Lær Hold er født

Min Moder Christiane Hold blev
der tyndt med Lønnen Peter
Grønliind, de tynde så et gammelt
Hus i Morgade, og begyndte
Handelen der var de vel i 8. 9 aar
min Fader var da svagelig, men
havde bestemt at bygge, havde
tyndt alt det gamle Sommer og Havn
så såde han da jeg var 7 aar
jeg kan huske han dog utydeligt
der stod så Moder, maatte rive
det gamle Hus ned og bygge

det niende, hiin drev da
Modehandel reiste til Kjøbenhavn
efter Modeller. Hiin Moder Marie
Kold kom da hjem i Brev, og
vi de have mig med over til
Fyen, jeg fik Lov af Moder og vi
reiste fra Skules med gennem
Jylland og Fyn i Deliquis, det
var en tri reisetid dengang
min Broder der var 4 aar yngre
end jeg blev hjemme naturligvis
jeg fødte 1845 han 1849 da jeg var
12 aar gift de Moder sig ypper me
Anstiftelsesmegetig Lindholme og
saa lagde hiin Modepunter paa
Hyde - de havde en Son Erikard
Lindholme som dode da han var 15.
Jeg gik da i Børneskolen hos
Kold, det var jo ikke meget der
la os dengang, og da jeg var
5 aar i Handelskole 1860 hos
H. v. Mand P. H. Wolff i Odense - i
Børneskolen fra Kl 6 om Morgenen
til Kl 10 om Aftenen og saa i Lørdag

om Søndagen skuffede vi 2 Læstunge
til et vdrer fra fra 9 Morgun til 4
Eftermiddag, naar der da ingen
Bønder var om Formiddagen for saa
maatte vi blive alle til Middag og
espedere, og handele hele Søndagen
ind af Bogfören, havgul saa
fællit, og jeg blev ved haw Efterskud
Hornth Sagh et Aar, Kom saa tilbage
til min gamle Præceptal J. H. Wolff
som da havde overtaget sin Faders
Forretning i Nyborg, der var jeg saa
et par Aar før da Stads hoi Kom
Kragh i Hobro, da jeg havde været der
i 1 1/2 Aar og havde haw Forretningen
og jeg flyttede til Horn J. Friis i den
modsatte ende af Hobro, blivde
forlovet med Beethino Kragh, hui
ulle hjem og var hos mine Forældre
1 Aar, imidlertid før jeg J. Ladum
som Bistyrer af Arbeidsforeningen
som jo var meget lille dengang
og da jeg havde været der et Aars
Tid, kunde jeg se at det Rueder

gaa at gifte sig, hun døde 1 1/2
aar efter en lille dødsfald Pige.

Nicolai Hestbek var Farver i
Skive gift med Anne Schödt

de havde 3 Børn som Paa
ses Side 22 da Hestbek døde
i en yngre Alder tog Familien
de 3 Børn Hanne tog Frii Hanne
Hestbek H C Morell tog Kattrine
og Pustlaas Solberg tog Mette, huer
Hun dog med til Morells at tjene
delt og derfra gik jeg hende

Ann: jeg glænde da den Tid var
at erove at jeg gik til Konfirma-
tion fra Dalby paa Hindsbølde
til Hørdumende til Konfirmations
forberedelse, det var ofte nogle dage
Ture der var 1 1/2 Mil 2 gange om
Ugen hvordan Tind end var den
Tinter, men vi blev ikke fortjældede

Anne Kold og Jens Mikkelsen
fandtes en Morgen i deres Føder.
Lo stangt ihjel af deres Fyre
Sommer der pleiede at passe dem
var i Sjøenslen og skulde komme
hjem næste Dag og fandt dem
ligge som Lid og Fyren stod
med Hakelirkisten paa Hornene -