



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTEN HERLUFSEN

×

fra

SELDE

om

Christen Herløvsen, født 1803,

og hustru

deres forfædre og efterkommere

A/S NORDISK SLÆGTSFORSKNING
BREDEGAARD, SKALS

1968

Forord.

J.C. Christensen har engang sagt: "Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt." Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men også skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den selvfølgelig også gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid under læsningen få den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?", så husk på, at vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger på fortiden, og at alt - også én selv - er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt: "Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, må han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Det slægtshistoriske studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede forteelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab."

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om éns forfædre, minder, som kan hjælpe én til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men De, kære læser, har et meget nært fællesskab med dem den dag idag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved dine tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f.eks. Lindum, Selde eller Fløvtrup, så er det - selv om billedet har ændret sig noget - på de samme gader og veje, at slægtens gamle har gået, ligesom de bygninger, man passerer, er de samme, som dem éns forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og stræbt for det daglige brød, og her har de oplevet såvel mørke som lyse timer.

Stærke slægter som Herlufsen-slægten kan sætte stærke præg på den egn eller by, de kommer til at leve i. Det mærkes måske ikke meget i det daglige, men hver dag er da også kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på eget værd.

En døgnvise spår, at om hundred år er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, når det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage står summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten gav den enkelte at forvalte og give videre.

Til slut skal rettes en tak til slægtens mange medlemmer for den interesse, hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlån af billeder.

Med ønsket om at denne slægtsbog må blive til gavn og glæde for nulevende og kommende generationer

Skals, den 11. december 1968.

A/S Nordisk Slægtsforskning.

Orientering.

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit. Første afsnit, anetavlen, omhandler Christen Herløvsen og Inger Jensdatter med forfædre, medens andet afsnit, efterkommeroversigten, bringer en omtale af samtlige efterkommere efter nævnte ægtepar.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl.a. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger samt forskellige personal- og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i sådanne tilfælde også omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altså ane nr. 4's fader har nr. 8 og moderen nr. 9, ane nr. 8's forældre har nr. 16 og 17, ane nr. 9's forældre nr. 18 og 19 etc. Hvis man omvendt vil finde f.eks. barnet af ægteparret med numrene 66 og 67, så halverer man det lige nummer. Barnet er altså ane nr. 33 gift med nr. 32; deres barn er nr. 16 gift med nr. 17, deres barn igen nr. 8 gift med nr. 9 etc. For overskuelighedens skyld findes i vedlagte plasticlumme en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgår.

I samme plasticlumme findes et antal sole, på hvilke slægtens medlemmer ses opført. I solenes midte står ægteparret Christen Herløvsen og Inger Jensdatter, derefter følger i første ring deres børn, mærket med romertal, i anden ring børnebørn, mærket med store bogstaver, og derpå oldebørn, mærket med arabertal, tipoldebørn, mærket med små bogstaver, tiptipoldebørn, mærket med arabertal efterfulgt af en parentes og eventuelle tiptiptipoldebørn mærket med små bogstaver efterfulgt af en parentes. Dette bevirker, at hvert medlem af slægten får sit eget registreringsnummer, under hvilket den pågældende står opført i bogens tekst. Hvis man således f.eks. på en af solene finder personen Torben Hede- hus Herlufsen, født 1958, vil man se, at han er mærket med 1). Bevæger man sig nu fra den pågældende sols midte i en lige linie ud til ham, vil man passere gennem fire rubrikker, hvori står navnene på hans tipoldeforældre, oldeforældre, bedsteforældre og sidst forældre, mærket med henholdsvis I., D., 13 og a. Torben Hede- hus Herlufsen får derfor registrerings- nummeret I.D.13.a.1), under hvilket nummer han ses opført i selve teksten. Sætter man sig grundigt ind i dette system, kan man "stedfæste" enhver person i oversigten i forhold til sig selv.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder iøvrigt, at denne hovedsagelig er udarbejdet på grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som det ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supplere. Når stoffet således visse steder kan forekomme lidt mangelfuldt, skyldes dette enten, at de af slægtens medlem- mer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.

Hartkorn - Landgilde

Hartkorn var oprindelig Fællesbetegnelsen for de Afgifter, Bønderne ydede i Naturalier - Landgilde - til Godserne. De forskellige Afgifter var i Godsernes Jordebøger angivet i Forhold til 1 Td. Rug eller Byg, der var "haardt" Korn i Modsætning til Havre, "blødt Korn".

Forholdene paa de forskellige Godser var afvigende, men Normen for den almindelige Beregning var følgende:

1 Td. Rug eller Byg	1 Td.	Hartkorn.
1 " Gryn eller Hvedemel	2 "	" "
1 " Hvede eller Ærter	1½ "	" "
1 " Havre	1/2 "	" "
1 " Humle	1/2 "	" "
4 Læs Enghø	1 Skp.	" "
12 Gæs	1 Td.	" "

Efter Enevældens Indførelse 1660 indkaldtes Jordebøgerne og paa Grundlag heraf udarbejdedes en fælles Jordebog for alle Landets Ejendomme, den saakaldte Matrikel af 1664, og heri skyldsattes Ejendommene i Hartkorn.

Denne Skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, da Ligningen paa Godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man paabegyndte derfor i 1681 Udarbejdelsen af en Matrikel baseret paa Jordens Ydeevne - Bonitering - der sattes i Forhold til Arealet og saaledes angav det Hartkorn, der skulde svares.

Ved Boniteringen sattes Agerjorden i Klasse efter Godhed; Enge, Overdrev og Skove takseredes efter det Udbytte, de kunde frembringe, Antal Læs Hø, Græsning og Svins-Olden m.m. Ogsaa Mølleriet og enkelte andre Erhverv blev medtaget og vurderedes efter Indtægt, men Enhedsbetegnelsen var stadig Hartkorn. Trods mangelfuld Opmaaling og Kortlægning var denne Hartkornsskyldsætning i Begyndelsen god og retfærdig, man da den i 150 Aar blev benyttet som Basis for Grundskatten paa Landet, blev den paa Grund af Jordernes Forbedring m.m. efterhaanden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i Aarene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste Matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne Gang langt mere omhyggelig, og al Agerjorden sattes i Takst fra 1-24. Af de bedste Jorder beskattedes 6 1/6 Td. Land (a' 14.000 Kvadratalen) til at yde 1 Td. Hartkorn. Paa Lolland og Falster gik der 9 4/5 Tdr. Land og i Ringkøbing Amt 45 Tdr. Land til 1 Td. Hartkorn. Gennemsnittet for hele Landet var 18 Tdr. Land pr. Td. Hartkorn.

Vurderingen tog ikke Hensyn til Beliggenheden, hvilket i Forbindelse med den tekniske Udvikling medførte, at de daarlige Jorders Værdi ved Opdyrkning, Transportanlæg m.v. steg stærkt, uden at dette medførte Takstændring og følgelig heller ikke Skatteforøgelse.

Hartkornskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog Loven om Ejendoms-skyld, hvilket betød en fuldstændig Ophævelse af Hartkornet som Grundlag for Skatter til Stat og Kommune.

Som dybest brønd gi'r altid klare vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
så styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til dens rod forneden;
årtusind toner op i gråd og sang,
mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og småt,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og råt,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens vé og våde;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gåde.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
når du mit land, min stamme, frit må leve,
og skønne sange på den danske røst
må frie, stærke sjæle gennembæve.
Da står en ny tids bonde på sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blå sit sommerloft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jepppe Aakjær.

Anetavle

for

Christen Herløvsen

og

Inger Jensdatters

børn

1. GENERATION

Ane 2 Christen Herløvsen

er født den 28. august 1803 i Selde, og han døde den 10. januar 1880 i Lindum, Selde sogn, og blev begravet den 16. januar.

Han blev hjemmedøbt samme dag, som han fødtes, og derpå fremstillet i kirken den 8. oktober samme år; Mette Nielsdatter Østergaard bar ham til dåben, og faddere var Poul Jeppesen fra Lindum, Christen Storgaard fra Selde, Chr. Jeppesen, som tjente i Breum præstegård, Birthe Jepsdatter, tjenende på Jungetgaard, og Ane Jacobsdatter fra Risum.

Christen Herløvsen blev gift den 17. november 1835 i Selde med

Ane 3 Inger Jensdatter

Forlovere ved vielsen var smed Herløv Christensen fra Selde og husmand Jens Pedersen fra Junget.

Inger Jensdatter, der ved vielsen betegnes som skrædderske, er født den 11. maj 1806 i Flovtrup, Selde sogn, og hun døde den 26. maj 1875 i Lindum og blev begravet den 3. juni.

Hun blev hjemmedøbt den 12. maj 1806 og derpå fremstillet i kirken den 22. juni samme år; Ane Christensdatter, som tjente på Branden kro, bar hende, og faddere var Hans Pedersen og Helvig Christensdatter fra Selde samt Peder Andersen, Christen Andersen og Malene Christensdatter, alle fra Flovtrup.

Christen Herløvsen nævnes ved vielsen som husmand og smed i Lindum. To år efter, nemlig i 1837, købte han imidlertid ifølge nedenstående skøde en gård i Lindum:

"Underskrevne Mette Nielsdatter, Enke efter Gaardmand Jens Iversen i Lendum By i Selde Sogn i Salling gjør vitterlig at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved sælger skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til velagte Christen Herlofsen af bemelte Lindum By og hans Arvinger den mig i bemelte Lindum eiende og tilhørende Gaard med dens nuværende Indbo med samt Besætning og Avlsredskaber, intet i nogen Maade undtagen, for Kjøbesummen 2100 Rdr., skriver To Tusinde og et hundrede Rigsdaler Rigsmünt, samt under den Betingelse at saalænge jeg lever forestaar og bestyrer jeg som hidtil selv Gaarden, men skulle jeg formedelst anden Bestemmelse eller formedelst Alderdomssvaghed frasige mig at forestaa eller bestyre Gaarden, da er Kjøberen eller daværende Eiere af Gaarden pligtig uden nogen som helst modsigelse eller Indvending deraf at svare mig den aarlige Aftægt, som jeg maatte bestemme og hvorum der er oprettet paa hans Bekostning en aparte Aftægtscontract paa lovbefalet stemplet Papir, deels til min egen Sikkerhed og deels fordi Kongens Kasse ikke skal besviges. Gaarden der staar for gl. Hartkorn 4 Tdr. 7 Skpr. 2 Fjdkr. Glskat: 33 Rdr. 71 Sk. (forløberen for ejendomsskyld) samt ny Hartkorn 4 Tdr. 4 Skpr. 1 Fjdkr. og 1 3/4 Alb., eier min afdøde Mand efter Skiøde 12 Juni 1810, og tilhører mig efter den imellem mig og min sal. Mand oprettede kongelig confirmerede Testamente af 4 Juni 1828. Og da Kjøberen Chr. Herlufsen dags dato har betalt mig for den solgte Eien-dom accorderede Kjøbesumma, saa kjendes jeg for mig og Arvinger ingen ydermere Ret og

Rettighed at have til eller udi bemelte Eiendom uden forsaavidt fornævnte Aftægtsbetingelse, men hvortil han fra Dato af med paastaaende Bygninger, Agger, Eng og Heede samt Avl og Besætning og Avlsredskaber skal tilhøre Kjøberen og Arvinger saa frit som jeg det selv eiet haver efter den heri Skjødet paaberaabte Hjemmels Dokumenter. Til Bekræftelse under min og Lavværgeres Haand og Segl i Vitterlighedsvidners Overværelse

Lindum By i Selde Sogn i Salling d. 13 April 1837.

Mette Nielsen

m. ført Pen.

Til Vitterlighed efter Begjæring

Kruse Niels Christensen

Som Laugværge: Jens Jeppesen.

I Anledning af dette Skjøde er der til de fattiges Kasse i Selde Sogn betalt 2 Mark."

Ved dette køb erhvervede Christen Herløvsen sig en pæn stor gård, men som det fremgår af skødet, skulle gården fortsat bestyres og drives af den tidligere ejer. Hvorvidt Christen Herløvsen senere har overtaget driften af denne gård, vides ikke, men ved hans død fremgår det, at han da stadig var smed i Lindum.

Christen Herløvsen og hustru havde i deres ægteskab fire børn, hvoraf de to døde som små, medens en tredje kun blev 36 år gammel og døde før forældrene. De fire børn var Herløv, født den 17. juni 1836, død den 5. december 1872, Jens, født den 28. juli 1839, død den 14. august samme år, Carl, født den 28. juli 1839, død den 30. juli samme år, og Ane Cathrine, født den 27. november 1844.

2. GENERATION

Ane 4 Herløv Christensen (Wilstrup)

er født 1752 i Selde, og han døde den 9. januar 1839 samme sted og blev begravet den 20. januar.

Hans dåb fandt sted den 19. marts 1752; jomfru Overgaard fra herregården Kjeldgaard bar ham til dåben, og faddere var Christian Lauritsen, Peder Jacobsen Skrædder, Niels Iversgaard, Christen Jepsen Storgaards hustru og Knud Møllers hustru, alle fra Selde.

Herløv Christensen blev gift første gang den 8. oktober 1775 i Selde med Ane Jensdatter. Efter hendes død blev han trolovet den 19. oktober 1797 og derpå gift med

Ane 5 Anne Jepsdatter

Forlovere var Niels Østergaard og Christen Madsen.

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulder præsterne "alvorligen forbyde de Trolovede Personer at søge Seng sammen, førend de i Kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4 januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som ydre tegn på trolovelsen bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, "thi viise Mestre og Læger skriver, at der ganger en Aare fra Hjertet op til den fjerde Finger".

Anne Jepsdatter er født 1761 i Lindum, Selde sogn, og hun døde den 19. april 1815 i Selde og blev begravet den 30. april.

Hun blev døbt den 25. januar 1761; Jens Nielsens hustru fra Selde bar hende, og faddere var gl. Jens Kaabberup fra Lindum, Laurits Paulsen og Chr. Poulsen, begge fra Selde, samt Eske Kaabberup og Peder Kaabberups hustruer.

Herløv Christensen (Wilstrup) fik den 10. oktober 1775 fæste på et husmandssted i Selde, som tilhørte herregården Kjeldgaard. Han drev nu dette, samtidig med at han var byens smed.

Bysmeden var den tid en højt anset mand i landsbyen. Han havde kontrakt med byens gårdmænd og skulle beslå deres heste samt reparere vogne og redskaber. Som vederlag herfor modtog han dels kontanter og dels visse faste afgifter i form af korn, kvæg, halm og

fri græsning på gårdmændenes marker. Nye ting fremstillet af smeden blev betalt "på ambolten", altså i rede penge.

Bønderne skulle selv gå smeden til hånde med det arbejde, de ønskede udført. Desuden skulle de betale ham for kul og jern og medbringe brød, øl og brændevin til at fortære, medens arbejdet stod på. En gang om året mødte bymændene hos smeden med kornafgiften, og ved den lejlighed var det skik, at smeden holdt stort gilde, hvor man som regel åd og drak til den lyse morgen.

Bysmeden behandlede med en vis respekt; ikke alene var han udøver af vort næstældste håndværk og havde "de stærkeste kræfter", men mange steder var smeden også "klog mand" og kunne mere end sit fadervor. Troen på de sorte smede har antagelig til dels sin oprindelse deri, at smeden jo arbejdede med jernet, som almindeligvis blev anset for at være det bedste væрге mod onde ånder. Således skoede smeden ikke alene hestene, men mange steder blev han også anset for at være en slags dyrlæge, som "doktererede" især på heste. En af kurene bestod i at gnide hestens syge ben med rughalm og årelade det.

I 1777 begyndte Den kongelige Danske Veterinær Skole at uddanne dyrlæger "på det Kur-smedene ikke ved deres Kur ganske ihjelslaa skulde", men smedene fortsatte dog deres dyrlægegerning endnu i mange år. Også som læge benyttede man mange steder smeden; han trak tænder ud, kurerede for gift i lemmerne og meget andet, så man forstår, at det var en mand med autoritet, der stod ved ambolten.

Ane 6 Jens Pedersen (Reff)

er født 1772 i Iversgaard, Selde sogn, og han døde den 13. december 1841 i Junget og blev begravet den 22. december.

Han blev først hjemmedøbt og derpå fremstillet i kirken den 15. marts 1772; Peder Hansens hustru fra Flovtrup bar ham, og faddere var skomager Jens Lergraff fra Lindum samt Niels Christensen Gregersen og Jens Mortensen Durup, begge fra Selde.

Jens Pedersen (Reff) blev gift den 31. maj 1801 i Selde med

Ane 7 Kirsten Lauritsdatter

Forlovere ved vielsen var gårdmand Christen Moisen og Hans Pedersen, begge fra Selde.

Kirsten Lauritsdatter må være født 1773 i Nykøbing, og hun døde efter 1845, idet hun det år i folketællingen ses opført som almissemø og husinderste i Junget, 73 år gammel og født i Nykøbing, i hvis kirkebøger hendes dåbsindførsel imidlertid forgæves er søgt. At hun er født 1773 som datter af Laurits Mortensen (Winther), hersker der imidlertid ikke tvivl om. Denne fik i 1771 en datter ved navn Kirsten døbt i Nykøbing, men hun døde 10 uger gammel, og han har herefter fået en anden datter af samme navn, idet hun ses at være blevet konfirmeret 1789 i Nykøbing.

Jens Pedersen (Reff) fik den 27. maj 1803 af Frederik Stjernholm til herregården Kjeldgaard fæste på en halvgård i Flovtrup, som stod til hartkorn 2 tdr. 4 skpr. Han skulle

heraf i årlig landgilde udrede 4 rdl. 3 mk. og 48 sk. samt årligt levere til herregården $\frac{1}{2}$ læs lyng og $\frac{1}{2}$ læs skudtørv. Endvidere skulle han yde $\frac{1}{2}$ gårds hoveri.

Af en til fæstebrevet vedhæftet syns- og taksationsforretning fremgår det, hvordan gården så ud, og i hvilken tilstand den var ved overtagelsen:

"A. Stuehuset, der ligger norden i Gaarden i øster og vester med Enderne Længde 22 Alen og Bredde 6 Alen bygget af Fyr og Grantræ, udi Sulehuus med Lervægge og inddelt i 11 Fag, hvoraf 6 med Loft og 4 Karmvinduer, delt i tvende Stuer, det øvrige til Brøggers og et Kammer. Denne Huus mangler til Reparation 4 Læs Tag a 14 Skill. = 9 Rdr. 2 Mk., Arbejdsløn: 4 Mk.

B. Laden, ligger synder i Gaarden i øster og vester, $29\frac{1}{2}$ Alen lang og $7\frac{1}{2}$ Alen bred, inddelt i 18 Fag, bygget af Fyr- og Grantræ udi eet Sulehuus med Lervægge, denne Hus mangler til Reparation:

1 Tylt enkelte 12 Alens,	2 Rdl. 3 Mk.
2 Tylter Lægter og 3 Læs Tag,	11 "
Arbejdsløn dertil:	1 "

C. Faehuset, ligger norden i Gaarden i øster og vester, Længde $16\frac{1}{2}$ Alen og Bredde $5\frac{1}{2}$ Alen, bygget udi Suhlehuus af Fyr og Grantræ med Lervægge, og er delt i 9 Fag, denne hus mangler til Reperation:

2 Tylter 10 Alens	2 Rdl. 3 Mk.
2 " Lægter	4 "
$\frac{1}{2}$ " enkelte 12 Alens	1 " 1 "
4 Læs Tag	9 " 2 "
Arbejdsløn	2 "

Besætningen paa Gaarden bestaar af:

1 sort Hoppe m. Føl,	30 Rdr.
1 Do. m. Føl,	24 "
1 sortbroget Ko, 9 Aar,	10 "
1 hvid Do.	6 "
1 sortbroget Do.	12 "
1 spæd Kalv	4 "
1 " Griis	
3 Faar a 8 Sk.	2 "
1 Plov m. Jern	2 "

1 Jernharve, 2 Rdr., 1 Fork, 2 River og en Plejl, 1 Hakkelseskiste m. Kniv, 1 Trævogn m. Hanger., Møgfjelle, Reblejrer, Stang samt Skrav - 8 Rdr., 2 Jerngrebe og en Skovl 1 Høle m. Draug, 1 Slibesten m. Jerndraug, 2 Sold, Hestetøj til 2 Bæster, 2 Tørvespader, 1 Sædeløb, 2 Kornsække.

Indendørs Inventarium:

- 1 Kobberindmuret Gruekedel
- 1 Jernkakkellovn
- 1 Ørekar
- 2 Folkesenge
- 2 Fyrretræsborde paa Fødder.

I Gaardens Jorder er udsaaet: 14 Skpr. Rug, 18 Skpr. Byg og 9 Tdr. Havre."
(Kjeldgaards Fæsteprotokol 1710-1835, folio 174ff.)

Senere afstod Jens Pedersen (Reff) fæstet på ovennævnte gård og flyttede til Junget som husmand.

3. GENERATION

Ane 8 Christen Christensen Wilstrup

der var ladefoged og podemester på herregården Kjeldgaard i Selde sogn, er født ca. 1700, hvor vides ikke, og han døde 1758 i Selde og blev begravet den 7. maj.

Han blev trolovet første gang den 6. februar 1724 og gift den 11. marts samme år i Selde med Dorthe Jensdatter. Hun er født 1692 i Flovtrup, Selde sogn, som datter af Jens Jensen samme sted, og hun døde 1749 i Selde og blev begravet den 28. september, 57 år, 9 måneder og 5 dage gammel.

Christen Christensen blev derpå trolovet anden gang den 6. marts 1750 og gift den 22. april samme år i Selde med

Ane 9 Birthe Nielsdatter Hopp

der da var stuepige på Kjeldgaard. Forlovere ved vielsen var degnen fra Hjerk, Niels Hopp, og degnen fra Selde, Christen Hjardemaal.

Birthe Nielsdatter Hopp er født 1720 i Hjerk, og hun døde 1794 i Selde og blev begravet den 9. marts.

Hun blev døbt nytårsdag 1721; præstens hustru bar hende, og faddere var Knud Danielsen, Daniel Knudsen, Knud Knudsen, Helle Knudsdatter og præstens datter Hilleborg.

Efter Christen Christensen Wilstrups død blev Birthe Nielsdatter Hopp gift anden gang den 19. januar 1759 i Selde med Anders Laursen Væver.

Christen Christensen Wilstrups husbond på Kjeldgaard var Herlov Jensen, som i 1747 blev adlet med tilnavnet Stiernholm. Han havde i 1709 købt godset af Manderup Due for medelst 12.344 Rdl. Ejendommen havde da følgende hartkorn: hovedgårdstakst 32 tdr., tiende 24 tdr. og bøndergods 224 tdr. hartkorn. Herlov Stiernholm var en driftig mand, der øgede godsets tilliggende, men han synes også at have været en mand, der ikke tog det så tungt med hensyn til, hvilke midler der blev gjort brug af, når blot det drejede sig om at samle til huse. Da han i 1755 afhændede godset til sønnen Rasmus, var tienderne steget til 73 tdr. og bøndergodset til 278 tdr. hartkorn. Det er efter denne Herlov Stiernholm, at Christen Christensen Wilstrup har opkaldt sønnen Herløv, som kom til at give navn til efterslægten Herlufsen.

I sit første ægteskab havde Christen Christensen Wilstrup bl.a. sønnen Christen, om hvem det i Selde kirkebog hedder: "Anno 1745, d. 3 Octobr. blev Publice absolveret (offenligt frikendt) ung Christen Christensen Wilstrup, gl. Christen Wilstrup, Podemesters Søn paa Kieldgaard for begangne Horerie med Dorthe Marie Clausdatter Musmann Sergiant Claus Musmanns Datter af Hinnerup i Thorum Sogn."

Det har desværre ikke været muligt at klarlægge Christen Christensen Wilstrups herkomst. Der synes ikke at have eksisteret nogen sammenhængende slægt med tilnavnet Wilstrup, hvorfor det er mest sandsynligt, at enten Christen Christensen Wilstrup selv eller hans forældre har haft tilknytning til en af de i Jylland kendte bebyggelser med dette

navn. I Krstrup sogn ved Randers ligger der således noget, som kaldes Vildstrup Gaarde, i Skibet sogn ved Vejle findes landsbyen Nr. Vilstrup, tæt ved Kolding har vi annekssoget til Eltang, nemlig Sdr. Vilstrup, og endelig findes i Sønderjylland tæt ved Haderslev et Vilstrup sogn. Christen Christensen Wilstrups forbindelse til et af disse fire stednavne har heller ikke kunnet påvises.

Ane 10 Jep Poulsen (Iversgaard)

er født 1733 i Lindum, Selde sogn, og han døde 1792 samme sted og blev begravet den 25. marts.

Han blev døbt den 21. juni 1733; Chr. Poulsens hustru fra Grønning, Anne Jepsdatter, bar ham til dåben, og faddere var Laust Christiansen fra præstegården, Jep Thyesens søn Jens, Knud Skrædders hustru, Chr. Lauritsens hustru og Villads Christensens hustru fra Flovtrup.

Jep Poulsen (Iversgaard) blev trolovet den 20. december 1757 og gift den 2. februar 1758 i Selde med

Ane 11 Dorthe Jensdatter Kaabberup

Forlovere ved vielsen var unge Jens Kaabberup og Niels Eriksen, begge fra Lindum.

Dorthe Jensdatter Kaabberup er født 1733 i Lindum, og hun døde 1813 samme sted og blev begravet den 12. januar.

Hun blev døbt den 13. december 1733; Niels Kaabberups hustru Else Jensdatter bar hende, og faddere var Jacob Jensen fra Flovtrup, Mads Christensen fra Selde og Christen Jacobsen, som tjente i Gettrup præstegård, samt Poul Jensens hustru Ane Madsdatter og Chr. Kaabberups hustru Anne Christensdatter, begge fra Lindum.

Jep Poulsen (Iversgaard) ses den 10. marts 1758 at have fået udstedt et fæstebrev på gården matrikel nr. 7 i Lindum, som stod til hartkorn 3 tdr. 2 skpr. 1 fjdkr. 1½ alb. I årlig landgilde skulle han til hver 11^{te} november svare 1 td. rug, 2 tdr. og 2 skpr. Byg, ½ læs lyng og ½ gås. Han skulle endvidere yde det sædvanlige hoveri til herregården Kjeldgaard. (Kjeldgaard fæsteprotokol 1710-1835, folio 93)

Ane 12 Peder Andersen (Reff)

er født 1720 i Hinnerup, Torum sogn, og han døde 1795 i Iversgaard, Selde sogn, og blev begravet den 20. december.

Hans dåb fandt sted den 9. juni 1720; Maren Svendsdatter fra Ll. Torum bar ham, og faddere var Jacob Pedersen, Melsen Pedersen, Anne Jacobsdatter og Dorthe Jespersdatter, alle fra Hinnerup.

Peder Andersen (Reff) blev trolovet den 25. oktober 1759 og gift den 6. december samme år i Selde med

Ane 13 Dorthe Andersdatter

Forlovere ved vielsen var Peder Hansen fra Fløvtrup og Jens Christiansen fra Selde.

Dorthe Andersdatter er født 1732 i Selde, og hun døde 1809 samme sted og blev begravet den 22. maj.

Hun blev døbt den 10. april 1732; Chr. Lassens hustru fra Selde bar hende, og faddere var Chr. Lassen fra Hinnerup, Eske Poulsen fra Aasted, Eske Christensen fra Eskov, Kirsten Christensdatter fra Hinnerup og Anne Nielsdatter, tjenende i Skove.

Peder Andersen (Reff) fik den 3. februar 1766 fæste på halvdelen af Iversgaard i Selde by, som Anders Jørgensen indtil da havde været fæster af. Gårdens hartkorn stod til 3 tdr. 4 skpr. 2 fjdkr. 2½ alb., og i årlig landgilde skulle der svares 1 td. rug, 2 tdr. byg, 1 td. havre, ½ læs lyng og 1 gås. Peder Andersen Reff forbandt sig endvidere til at gøre sædvanligt hoveri med arbejde og rejser. (Kjeldgaards fæsteprotokol 1710-1835, folio 104)

Ane 14 Laurits Mortensen (Winther)

er født omkring nytår 1736 i Nykøbing. Han blev døbt den 8. januar samme år og båret til dåben af Morten Visbierigs hustru Maren Nielsdatter, medens Kirstine Jensdatter stod hos, og Niels Draabye, Mogens Pedersen og Johan Jensen Narsch var faddere.

Laurits Mortensen (Winther) blev trolovet den 24. juli 1761 og gift den 9. oktober samme år i Nykøbing med

Ane 15 Anne Iversdatter

Forlovere ved vielsen var Niels Knudsen og Morten Skomager, begge fra Nykøbing. Anne Iversdatter må være født ca. 1739, men ikke i Nykøbing, hvor hun imidlertid konfirmeredes den 4. november 1755. Det fremgår heraf, hvem der var hendes far.

Det har desværre ikke været muligt at finde hverken Laurits Mortensen (Winther) eller Anne Iversdatter døde i Nykøbing sogns kirkebog.

Laurits Mortensen (Winther) var skomager i Nykøbing, hvor han den 20. november 1766 tog borgerskab som skomagermester. Året før, den 28. april 1765, ses han at have udstedt et gælds-brev på 110 rdl. til Sr. Peder Espersen på Ballegaard. Kapitalen skulle forrentes med 5% årligt, og til sikkerhed for dens betaling pantsatte Laurits Mortensen (Winther) "sine i Nykøbing eiende Jorder og Eiendomme, som han har erhvervet af Sr. Peder Lund."

Den 15. marts 1767 ses han til Sr. Peder Dyhr i Klostermølle at have solgt en ager beliggende på Nykøbing bys indmarks kappelagre formedelst 40 rigsdaler, og den 23. april 1770 solgte han til madame Ide Nielsdatter, Laurits Andersens enke, en gård i Østergade, som bestod af 9 bindinger beboelseshus og 12 bindinger ladehus. Dagen efter at have solgt denne gård købte han af Hans Jensen Bødker et hus i Østergade, som han derpå flyttede ind i og beboede indtil den 20. maj 1772, da han atter solgte det til "velagtbare Niels Jensen

Nautrup, Dragon ved det jyske gevorbne Dragonregiment" formedelst 70 rdl.

Laurits Mortensen Winther må nu have købt et andet hus i Østergade, med mindre han hele tiden har ejet dette, thi den 24. juni 1783 udstedte han til Sr. Jacob Dahlgaard på Overgaard en panteobligation på 91 rdl. med pant og sikkerhed i sin ejendom i Østergade. Den 22. maj 1793 udstedte han et andet pantebrev til Sr. Niels Christian Hansen i Nykøbing, lydende på 90 rdl., og med pant og sikkerhed i sin ejendom i Østergade. Sidstnævnte lån har han antagelig optaget for at indfri den i 1783 udstedte panteobligation.

Endelig nævnes han den 18. juni 1799, da han til Sr. Jens Holm, skipper i Nykøbing, solgte sit hus med tilhørende have på Østergade formedelst 99 rdl. (Nykøbing bys skøde- og panteprotokol 1738-1826, folio 147b, 153, 168, 191, 316, 372 og 510B).

4. GENERATION

Ane 18 Niels Jørgen Knudsen Hopp

er født 1685, og han døde den 28. oktober 1771.

Han blev gift den 30. juli 1713 i Hjerk med

Ane 19 Helle Iversdatter

med hvem han en måned før, nemlig den 27. juni, var blevet trolovet i hendes moders hus i Hjerk.

Hvem Helle Iversdatter er datter af, vides imidlertid ikke, ligesom det ikke har været muligt hverken at finde hende født eller død.

Niels Jørgen Knudsen Hopp blev i 1710 kaldet til degn for Hjerk og Harre sognes menigheder. Til embedet hørte imidlertid ingen degnebolig, hvorfor han boede i et fæstehus i Hjerk. Det var ham imidlertid ikke muligt med sin familie at leve af degneindtægten, hvorfor han ca 1724 fik fæste på et stykke jord i Harre, som stod til hartkorn 1 td. I 1740 ses han af biskoppen at have fået godt vidnesbyrd om sit levned's skikkelighed, og i 1750 nævnes det, at hans indkomst da var 33 rdl. 4 mk. om året.

Niels Jørgen Knudsen Hopp og hustru havde børnene Ove, født 1717, boende 1770 på hjørnet af Larsbjørn og Studiestræde i København, Knud Hopp, der fra 1749 til 1781 var degn i Oddense, Dorthe, der var gift med degnen Nicolaj Hjardemaal i Torum, Birthe Hopp, som var gift første gang med Christen Christensen (Wilstrup) og anden gang med Anders Laursen Væver i Selde, og Maren Hopp, der døde som ugift den 28. marts 1813 i Harregaard, 86 år gammel.

Ane 20 Poul Jepsen (Iversgaard)

er født 1693 i Iversgaard, Selde sogn, og han døde 1759 i Lindum, Selde sogn, og blev begravet den 12. december.

Han blev døbt den 29. oktober 1693; Maren Christensdatter fra Selde bar ham til dåben, og faddere var Jens Smed, Jep Børsgaard og Anders Nielsen.

Poul Jepsen (Iversgaard) var gift med

Ane 21 Anne Pedersdatter

der fødtes 1699 i Selde. Hun blev døbt den 29. maj samme år; Johanne Pedersdatter bar hende til dåben, og faddere var Chr. Pedersen, Jens Tuelsen og Chr. Villadsens hustru.

Efter at have født sønnen Jep (ane 10) ses Anne Pedersdatter at være blevet introduceret den 2. august 1733. Introduktionen var et levn fra den katolske tid og betød, at kvin-

der skulle introduceres (fremstilles) i menigheden efter hver fødsel, idet de betragtedes som værende urene under svangerskabet.

Den 30. november 1719 ses Poul Jepsen (Iversgaard) ifølge nedenstående fæstebrev at have overtaget fæstet på en halvgård i Lindum:

"Jeg underskrevne Herlov Stiernholm til Kjeldgaard stæder og fæster herved til Poul Jepsen den halve gaard i Lendom i Selde Sogn som hand beboer og mig er tilhørende, under ny Landmaalings Matricul under No. 7, 3 Tdr. 2 Skpr. 1 Fjdkr. og 1½ Alb. Htk., skylder aarlig efter Moderation paa Jordebogen Een tønne Rug, To Tønder, to Skpr. Byg, ½ Læs Lyng, ½ Gaas, hvilken Gaard hand sin Livstiid skal i fæste beholde paa den Maade, at hand skatter, skylde og afgift deraf i rætte tiide yder og inden hver Martinii eller 11 Novbr. aarlig afbetaler Gaarden vel vedligeholder og ikke lader den paa Bygning eller noget af dens Ejendom forværres, men det alt forbedrer; gjører Hoveriarbeide deraf som sædvanlig og fornøden kand vorde, sin Husbonde og hans fuldmægtig hørig og lydig forbliver og iøvrigt sig efter Loven og forordningerne tilbørlig forholder. Datum Kjeldgaard d. 30^{te} Novbr. 1719." (Kjeldgaard fæsteprotokol 1710-1835, folio 29)

Ane 22 Jens Nielsen Kaabberup

er født 1695 i Lindum, Selde sogn, og han døde 1767 samme sted og blev begravet den 18. oktober.

Han blev døbt den 27. december 1695; Anna From bar ham til dåben, og faddere var Jens og Oluf Nielsen fra Lindum, Josias Mathias fra præstegården og Poul Eskesen.

Jens Nielsen Kaabberup blev gift den 26. oktober 1721 i Selde med

Ane 23 Anne Jensdatter

Hun er født 1699 i Flovtrup, Selde sogn, og hun døde 1760 i Lindum og blev begravet den 21. december.

Hun blev døbt den 27. december 1699; Poul Eskesens Giertrud bar hende, og faddere var Christen Villadsen, Jacob Nielsen og Niels Jacobsen fra Over Lynderup samt Helle Christensdatter fra Flovtrup og Kirsten Jensdatter fra Selde.

Jens Nielsen Kaabberup overtog efter faderen fæstet på en 3/4 gård i Lindum by, som tilhørte Herlov Stjernholm til Kjeldgaard, og som i følge den nye landmålingsmatrikel stod til hartkorn 4 tdr. 7 skpr. 2 fjdkr. og 3/4 alb. (Kjeldgaard fæsteprotokol 1710-1835)

Anne Jensdatter var datter af Jens Jensen i Flovtrup, om hvem intet vides.

Ane 24 Anders Pedersen Reff

er født ca. 1675 i Hinnerup, Torum sogn, og han døde 1738 i Hinnerup og blev begravet den 20. april.

Han var gift med

Ane 25 Else Andersdatter

der døde 1762 i Hinnerup og blev begravet den 7. marts, 73 år gammel.

Det har ikke været muligt at fastslå, hvem hun er datter af.

Anders Pedersen Reff ses den 4. juli 1712 at have fået fæste på en større gård i Hinnerup samt et mindre husmandssted samme sted. Selve fæstebrevet lyder således:

"Jeg underskrevne Herlov Jensen Stiernholm til Kieldgaard stæder og fæster herved til Anders Pedersen Reff den Gaard i Skivehus Amt i Torum Sogn, Hinderup bye, som han er barnefødt udi og Peder Poulsen (ant. Anders Pedersen Reffs stedfader) sist iboede, men ey længere kunde besidde, under nye Landmaalings Matricul under No. 7, 8 Tdr. 4 Skpr. 3 Fjdkr. 2 Alb. og et huus beliggende ved samme Gaard uner No. 7, 1 Fjdkr. og 1 Alb., er tilhaabe 8 Tdr. 5 Skpr. 1 Fjdkr. Hartkorn, paa den Maade, at hand deraf fra dato skal svare alle ordinaire og extraordinaire skatter og Udgifter i rette tid, og til hver Martinii eller 11^{te} Novbr. aarlig til mig imod Quittering levere Landgilderug 10 Skpr., Byg 7 Tdr., 1 Lam, 1 Læs Lyng, desligeste skal han til hver St. Olufsdag eller 29 Juli aarlig til mig betale 8 Sleette Daler i steden for at gjøre Hoverie Arbeide her til Gaarden og kiøre harve hid som en anden Gaardmand af mine Tienere her i Sognet eller og naar det ey skeer gjøre Hoveriarbeide som sædvanlig og fornøden kand vorde, og da ingen Arbeidspenge at give, saa skal hand og Gaarden vel vedligeholde og ikke lade den paa Bygning eller noget af dens Eiendom forfalde, men det alt forbedre, sin Husbonde og hans Fuldmægtig hørig og lydig forblive og iøvrigt sig efter Loven og forordningerne tilbørlig forholde. Datum Kieldgaard d. 4 July 1712." (Kjeldgaard fæsteprotokol 1710-1835, folio 37)

Ane 26 Anders Nielsen Eskesen

der var fæster af en gård i Selde, er født 1696 i Selde, og han døde 1772 samme sted og blev begravet den 26. januar.

Han blev døbt den 6. maj 1696; præstens hustru bar ham til dåben, og faddere var Christen, Paul og Michel Eskessønner samt Jens og Christen Thøgerssønner.

Anders Nielsen Eskesen blev trolovet den 30. marts 1727 og gift den 22. juni samme år i Selde med

Ane 27 Anne Christensdatter

Hun er født 1696 i Hinnerup, Torum sogn, og hun døde 1772 i Selde og blev begravet den 23. december.

Hun blev døbt den 2. august 1696; Kirsten Jeppesdatter bar hende, og faddere var Jens Jensen og Peder Jensen.

Ane 28 Morten Laursen Winther

er født ca. 1700, og han må være død før 1767, idet han ikke nævnes ved hustruens dødsindførsel i kirkebogen det år.

Han blev først trolovet og derpå gift den 18. oktober 1733 i Nykøbing med

Ane 29 Mette Christensdatter

Hun er født 1695 i Nykøbing, og hun døde 1767 samme sted og blev begravet den 23. december.

Hun blev døbt den 13. januar 1695; Anne Sørens datter var gudmoder, medens Knud Jacobsen, Chr. Væver og Jørgen Flovtrup optrådte som faddere.

Morten Laursen Winther var skomager i Nykøbing og boede i Østergade, hvor han havde en ejendom. Det synes dog at have været ret småt for ham, og i 1739 måtte han hos Christen Krag i Nykøbing låne 20 rdl. mod at forrente dem med 5% beregnet af 100 rdl. og mod at tilbagebetale beløbet med påløbende renter året efter. Som sikkerhed for beløbet pantsatte Morten Laursen Winther sit hus "udi Nyekiøbing i Østergade, Anders Nielsen Handskemager på Østerside og Morten Boller Toft paa vestre Side samt Johan Finds hauge paa søndre Side". Endvidere pantsatte Morten Laursen Winther en del af sit indbo bl.a. en jernkakkelovn og en kobberkedel på "9 gode fjerdings rum" (Nykøbing skøde- og pante-protokol 1738-1826, folio 66)

Morten Laursen Winthers dødsindførsel i Nykøbing kirkebog er forgæves søgt, ligesom det ikke har været muligt at fastslå, hvor han er født. Tilnavnet Winther var på den tid ret udbredt i Jylland, ikke mindst i Limfjordsegnene; en væsentlig del af de personer, som bar navnet Winther, synes dog at være udgået fra Næsborg, hvor der allerede på reformationstiden sad en Anders Winther, som iøvrigt stammede fra herregården Nandrup på Mors. Andre personer af den adelige slægt Winther fra Nandrup blev tilsyneladende på øen, og fra en af disse nedstammer vel Morten Laursen Winther.

Ane 30 Iver Olsen

hvis herkomst ikke kendes, døde 1759 i Nykøbing og blev begravet den 28. juli.

Han blev trolovet den 26. juni 1738 og derpå gift den 24. september samme år i Lødderup med

Ane 31 Kirsten Thuesdatter

Forlovere ved vielsen var Christoffer Skomager fra Nykøbing og Thue Degn.

Kirsten Thuesdatter er født 1705 i Trælborg, Lødderup sogn, og hun døde 1759 i Nykøbing og blev begravet den 28. juli, samme dag som hendes mand.

Hun blev døbt den 9. september 1705; magister Meldahls hustru bar hende til dåben,

og faddere var hr. Jens Nielsen Karmark og dennes hustru, rektor i Nykøbing skole, Niels Simonsen og Ane Lisbeth v. Sallingsund.

Iver Olsen, der boede i Vestergade i Nykøbing, var handskemager og drev desuden noget landbrug. Den 3. juli 1759 blev der afholdt skifte efter ham og hans hustru, der efterlod sig børnene Tue, 18 år, Anne, 20 år, og Kirsten, 13 år gammel. Som formynder for de tre børn blev antaget morbroderen Christen Thuesen i Aarbæk mølle. Selve ejendommen, som lå i Vestergade og bestod af 9 bindinger beboelseshus og 6 bindinger fæhus, blev af vurderingsmændene sat til 80 rdl., men indbragte ved den efterfølgende auktion 119 rdl. Desuden ejede boet i indmarken en "Skielholms Ager" til 1 td. bygsæd, vurderet til 36 rdl., 3 små skifter i "Thorsbaal" til $7\frac{1}{2}$ skpr. bygsæd, sat til 30 rdl., 1 "Cappel Ager" til 7 skpr. byg, sat til 30 rdl., 1 "Foldum Ager" til 6 skpr. bygsæd, vurderet til 26 rdl., 1 småskifte mellem begge vejene, sat til 2 skpr. bygsæd og vurderet til 10 rdl. Disse jorder blev ved den efterfølgende auktion tilslået børnenes formynder Christen Thuesen formedelst 152 rdl. Endvidere ejede boet en "Porshauge Ager" til 5 skpr. bygsæd, hvilken ager også købtes af Christen Thuesen for 13 rdl. Af besætning i boet var der 1 grårygget ko, 8 år gammel, "der skal Kaelve 3 Uger før Jul", sat til 4 rdl. 4 mk., bortauktioneret for 5 rdl. 2 mk. og 15 sk., 1 gråbroget ko, 6 år gammel, bortauktioneret for 4 rdl. 4 mk. og 8 får, som datteren Anne meddelte tilhørte hende og hendes søskende, hvorfor de holdtes udenfor vurderingen. Endelig kan af andre værdier i boet nævnes 3 spinderokke, nogle jernskåle og hollandske tallerkner, 2 tintallerkner, 2 ølankre, 1 kærne og 1 stor kobberkedel "i Grue", sat til 3 rdl. 2 mk.

Alt det ved auktionen solgte indbragte 384 rdl. 4 mk. 5 sk., medens boets udgifter kun androg 71 rdl. 5 mk. $13\frac{3}{4}$ sk. Der blev således til deling de tre børn imellem 295 rdl. 5 mk. 7 sk., et på den tid ret betragteligt beløb. (Nykøbing skifteprotokol 1743-1795, folio 207ff)

5. GENERATION

Ane 36 Knud Danielsen Hopp

er født ca. 1645, hvor vides ikke, og han døde antagelig efter 1700.

Han var gift med

Ane 37 Birthe Pedersdatter

om hvem intet vides.

Knud Danielsen Hopp ses den 12. februar 1668 af Jørgen Marsvin til Abildgaard at have købt en del fiskestader i Nibe fjord. Det fremgår af skødet, at Knud Danielsen Hopp da var Jørgen Marsvins fuldmægtig, og den 16. august 1673 ses han at være blevet udnævnt til herredsfoged i Nørre Herred og endvidere beskikket til herredsskriver i Harre Herred.

Den 4. maj 1687 solgte Knud Danielsen Hopp til hr. justitsråd Peder Lercke til Lerkfeld et bundgarnsstade i Nibe fjord, kaldet "Lille Munkedraglencke". Af skødet fremgår det, at der var tale om et af de stader, som Knud Danielsen Hopp i sin tid havde købt af Jørgen Marsvin, og et halvt år efter, den 30. januar 1688, solgte han atter et af disse stader til Peder Lercke. I mellemtiden var han den 26. november 1687 blevet konstitueret som herredsskriver for de sammenlagte Nørre, Harre, Rødding og Hindborg Herreder samt Aasted og Krejbjerg Birker, og han må nu være flyttet til Stouby i Grinderslev sogn, hvor han i matriklen 1688 ses opført som beboer af en gård, som stod til hartkorn 2 tdr. 2 fjdkr. 2 alb., og som ejedes af fru Helle Gyldenstjernes arvinger.

Herredsfogden var en af de mest ansete mænd i herredet. Han blev kaldet af lensmanden, senere, 1660, af kongen. Han skulle være selvejer og hørte i almindelighed til de største og mest ansete selvejerslægter, men i ældre tid kunne han også tilhøre lavadelige slægter. Det krævedes af ham, at han skulle være en "uberygtet dannemand" og "vederhæftig", det vil sige være økonomisk velstillet.

Herredsfogdens gerning er i korthed blevet skildret således: "Hans Embede bestod væsentlig i at lede Forhandlingerne og holde Orden paa Tinget, afsige Domme osv., som fandt sted paa Tinge. Han udsteder (sammen med to andre, sjældnere flere) de Vidner, der tages beskrevet, han udsteder Domme, Opsættelser, Stævninger og lignende. Han maatte forelæse Edsformularen, der skulde gentages af den sværgende, føre Regnskab over Bøder m.m., lade kgl. aabne Breve, Landstingstævninger, Kundgørelser osv. læse paa Tinge osv."

Herredsfogdens embedsområde var herredet. Hans gerning kunne føre ham til et hvilket som helst hjem på landet, til hytten, gården og slottet indenfor dette område, men hans faste og egentlige arbejde fandt sted på herredstinget mindst en dag om ugen.

Herredstinget var en åben, firkantet plads på fri mark omgivet af ret store sten, hvorpå der lå fire planker eller stokke, som gav sæde til tingets faste personale: herredsfogden, skriveren og de otte mænd, som efter stokkene blev kaldt stokkemændene, og hvis arbejde det var at være herredsfogden behjælpelig på forskellig vis. Indenfor de fire stokke lå en sten, tyvestenen kaldet, hvorpå den anklagede tyv skulle sidde.

Af hensyn til herredsfolkene skulle tinget helst ligge nogenlunde centralt i herredet, om muligt på et højere beliggende sted, ved en gravhøj f.eks., hvorfra der kunne ses vidt omkring. Tinget måtte dog ikke ligge for nær ved købstad, landsby eller kro, for at ikke herredsmændene på deres vej skulle blive fristet til drik eller anden slethed. Der skulle dog i nærheden af tinget ligge et hus eller en gård, hvor tingfolkene i dårligt vejr kunne søge læ og tilflugt. (Jens Abildtrup: "Slægten Abildtrup")

Ane 40 Jep Thygesen

der var fæstegårdmand i Selde, hvor han var født, blev gift den 5. juni 1693 i Selde med

Ane 41 Inger Poulsdatter

der fødtes 1669 i Flovtrup, Selde sogn. Hendes dåb fandt sted den 28. november samme år, men i kirkebogen ses ikke indført faddere.

Det har ikke været muligt at finde ægteparrets dødsindførsler i kirkebogen.

Jep Thygesen ses i matriklen 1688 sammen med Jep Christensen opført som fæster af Iversgaard i Selde sogn (matrikel nr. 3), som stod til hartkorn 7 tdr. 1 skp. 1 fjdk. 2 alb., og som ejedes af herregården Kjeldgaard.

Ane 42 Peder Christensen

også kaldet Peder Christensen Biørs eller Biørnsgaard boede i Flovtrup, Selde sogn.

Han blev gift den 18. juli 1697 i Selde med

Ane 43 Maren Christensdatter

som muligvis er identisk med Christen Jepsens datter Maren, som sammen med tvillingsøsteren Bolli døbtes den 25. januar 1667 i Selde.

Ane 44 Niels Jensen Kaabberup

er født ca. 1666, muligvis i Kobberup, og han døde 1736 i Lindum, Selde sogn, og blev begravet den 13. maj.

Han blev gift den 10. november 1694 i Selde med

Ane 45 Else Jensdatter

om hvem intet vides.

Niels Jensen Kaabberup var fæster af en 3/4 gård i Lindum, som tilhørte herregården Kjeldgaard, og som senere blev bortfæstet til sønnen Jens.

Ane 48 Peder Andersen Reff

ses ikke død efter 1715, fra hvilket år den første kirkebog med dødsindførsler er bevaret, og han må således være død før dette år.

Navnet på hans hustru kendes ikke, men hun synes efter hans død at være blevet gift igen med Peder Poulsen.

Peder Andersen Reff ses i matriklen 1688 opført som fæster af gården matrikel nr. 3 i Hinnerup, Torum sogn, som stod til hartkorn 8 tdr. 3 skpr., og som tilhørte herregården Hegnet.

Hvem Peder Andersen Reff er søn af, vides ikke, men han synes at have været broder til Niels og Melsen Andersen Reff, der i matriklen 1688 er opført som fæstere af Torumgaard, som havde et hartkorn på 15 tdr. 6 skpr. 3 fjdkr. 1 alb. og som skyldte til kirken og til Jungetgaard.

Slægten Reff har helt tilbage fra begyndelsen af 1500-tallet boet i Torumgaard, hvor der i 1550 fødtes en Hans Reff, som gik studievejen og endte som biskop i Viborg. Han latiniserede iøvrigt slægtsnavnet Reff eller Ræv til Foss.

Ane 52 Niels Eskesen

er født ca. 1650 i Eskovgaard, Selde sogn, og han døde 1721 i Selde og blev begravet den 5. marts.

Han var gift med

Ane 53 Maren Jensdatter

der døde 1740 i Selde og blev begravet den 20. november, 74 år gammel.

Niels Eskesen ses i matriklen 1688 opført som fæster af en gård i Selde, som stod til hartkorn 7 tdr. 1 skp. 1 fjdkr. 2 alb., og som ejedes af herregården Kjeldgaard.

Ane 54 Christen Laursen

der boede i Hinnerup, Torum sogn, er født ca. 1656, og han døde 1743 i Hinnerup og blev begravet den 2. februar.

Navnet på hans hustru kendes ikke.

Ane 58 Christen Nielsen Flovtrup

er født i Nykøbing, hvornår vides ikke. Hans død ses ikke indført i kirkebogen, men da der afholdtes skifte efter ham i januar 1703, må det formodes, at han døde 1702.

Han blev trolovet den 27. november 1691 og gift 3. juledag samme år i Nykøbing med

Ane 59 Anne Michelsdatter

der overlevede ham.

Christen Nielsen Flovtrup nævnes første gang den 9. marts 1695, da han tog borger-
skab i Nykøbing. Efter hans død blev der den 22. januar 1703 afholdt skifte mellem enken
og datteren Mette, som var eneste barn i ægteskabet. Enkens lavværge var hendes broder
(kan være svoger) Christen Christensen Væver, medens den afdødes broder Jørgen Nielsen
Flovtrup var formynder for den umyndige datter. Selve boet bestod af en gård i Nykøbing,
en indenmarks ager, en udenmarks ager, et skovskifte med en have og et trebindingers hus
i Østergade, hvilket alt i alt ansattes til en værdi af 80 slettedaler. Af øvrige værdier i
boet kan nævnes: 1 jernkakkellovn, 1 lille fyrtræsskab med lås, 1 brændevinstønde med
pibe og 1 såkaldt sildevådsbåd samt gårdens besætning, som var på 4 "bæster", 1 kvie,
1 stud, 1 ko, 6 får, 1 svin og en galt. Boets samlede værdi opgjordes til ialt 504 sletteda-
ler, men det viste sig nu, at der var en hel del gæld. Således gjorde afdødes broder Jørgen
Nielsen Flovtrup på moderen Mette Knudsdatters vegne fordring på 10 rdl., som hun havde
lånt sin søn; afdødes morbroder Christen Knudsen i København havde også en fordring i
boet, og det samme gjaldt afdødes broder Knud Nielsen Flovtrup i Skive. Den samlede gæld
androg herefter ialt 427 rdl. 3 mk. 10 sk., således at der kun blev et ganske lille beløb til
deling enken og datteren imellem. (Nykøbing skifteprotokol 1683-1725)

Ane 62 Thue Christensen

er født ca. 1669, hvor vides ikke, og han døde den 4. maj 1740 i Trælborg, Lødderup sogn.

Han blev gift den 6. juli 1704 i Lødderup kirke med

Ane 63 Kirsten Christensdatter

Hun er født ca. 1670, hvor vides ikke, og hun døde 1750 i Lødderup sogn og blev be-
gravet den 22. januar "med Liigprædiken".

Thue Christensen virkede fra 1690 og indtil sin død som degn for Lødderup og Elsås
sognes menigheder. I en indberetning fra 1739 skriver præsten om ham: "Degnen Thue
Christensen er en gammel Mand og vel grundet i sin Kristendom og opfører sig ret kristelig,
saa hand kan undervise Ungdommen til opbyggelse, har og hos sig til Substitut sin Søn, som
udi Børnenes Undervisning kan assistere ham".

I Thue Christensen og Kirsten Christensdatters ægteskab var børnene Kirsten, født
1705, Christen, født 1707, Christen, født 1712, og Poul, født 1714.

6. GENERATION

Ane 80 Thyge Jespersen

der boede i Selde, hvor han antagelig var fæstegaardmand, er født ca. 1610, og han døde 1675 i Selde og blev begravet den 4. marts.

Navnet på hans hustru kendes ikke.

Ane 82 Poul Skove

der boede i Flovtrup, Selde sogn, er født ca. 1589, og han døde 1675 i Selde og blev begravet den 29. november.

Han var gift første gang med

Ane 83 Inger Pedersdatter

der døde 1669 efter at have født datteren Inger og blev begravet den 3. september, hvorpå Poul Skove giftede sig anden gang den 7. februar 1670 med Birgitte Nielsdatter.

Ane 104 Eske Christensen

der betegnes som selvejerbonde i Eskovgaard, er født ca. 1602, og han døde 1680 i Eskovgaard.

Navnet på hans hustru kendes ikke.

Ane 116 Niels Christensen Flovtrup

døde 1686 i Nykøbing, idet der det år afholdtes skifte efter ham.

Han var gift med

Ane 117 Mette Knudsdatter

der døde 1713 i Skive, i hvis skifteprotokol der den 13. november samme år ses indført skifte efter hende.

Niels Christensen Flovtrup var skibsbygger og borger i Nykøbing, hvor han ejede en mindre gård med en tilhørende mark og et stykke indmarks ager. Efter hans død blev der afholdt skifte mellem enken og børnene Christen, Jørgen, Knud og Helvig, og på skiftet vurderedes hans ejendom med tilhørende jorder til 102 rdl. Af skiftet fremgår det endvidere,

at gården havde en besætning på tre køer og en åringgalt, samt at han i indbo bl.a. efterlod sig et fyrretræsbord med åben fod og skuffe under, en jernkakkellovn, en egetræskiste med lås og en gammel kobbergruekedel. Boets samlede værdi opgjordes til 123 rdl. 3 mk. 2 sk., medens gælden kun var på 9 rdl. 2 mk. 8 sk. (Nykøbing skifteprotokol 1683-1725, folio 47ff)

7. GENERATION

Ane 208 Christen Michelsen

nævnes i Skivehus lens jordebog 1617 som ejer og beboer af Eskovgaard, hvoraf han til lensmanden årligt skulle udrede 2 sk. leding, 2 pd. smør, 2 mk. juleskat, 2 ørtug rug, 1 skp. gryn, 1 svin, 1 skovvogn, 1 får, 1 lam, 1 gås, 2 høns, 6 hestes gæsteri og 1 læs lyng. Af disse afgifter fremgår det, at der har været tale om en ret stor gård.

En skovvogn betød den mængde træ, som kunne være i en vogn, medens gæsteri var en ydelse, som var fælles for selvejer og fæster, og som bestod i pligten til i et nøjere fastsat omfang at modtage husbondens folk og heste i indkvartering. Senere afløstes denne ydelse af faste afgifter i malt eller byg, sædvanligvis 3 skpr. malt for hver hests gæsteri.

Efterkommere

efter

Christen Herløvsen

og

Inger Jensdatter

I. Herløv Christensen

=====

er født den 17. juni 1836 i Lindum, Selde sogn, og han døde den 5. december 1872 i Selde. Det fremgår af kirkebogen, at han frøs ihjel. Han blev gift den 26. januar 1858 i Selde med Anne Christensdatter. Hun er født den 30. juli 1827 i Aasted sogn som datter af avlskarl på Østergaard Christen Christensen og hustru Ane Jeppesdatter, og hun døde den 29. november 1903 i Selde og blev begravet den 4. december. - Hun blev gift første gang den 14. januar 1853 i Selde med Hans Christian Laursen, der døde den 22. august 1856 i Selde, 84 år og tre måneder gammel. I dette ægteskab var ingen børn.

Herløv Christensen var husmand og smed i Selde.

Anne Christensdatters far Christen Christensen, som senere var husmand i Selde, og som døde den 22. august 1852 her, var født i Flovtrup som søn af Christen Laursen, medens Anne Christensdatters mor Ane Jeppesdatter, som døde den 4. august 1850, 55 år gammel, var født i Nisum som datter af Jeppe Christensen.

I Herløv Christensen og Anne Christensdatters ægteskab var børnene I. A. - I. E.

I. A.

Christen Herlufsen er født den 10. september 1858 i Selde, og han døde den 18. september 1868 samme sted.

I. B.

Jens Herlufsen er født den 8. juli 1861 i Selde, og han døde som ugift den 22. november 1891 samme sted.

I. C.

Andreas Herlufsen er født den 12. januar 1865 i Selde, og han døde den 18. september 1868 samme sted.

I. D.

Hans Christian Herlufsen er født den 27. juni 1867 i Selde, og han døde i september 1944 samme sted. Han blev gift den 1. december 1892 i Selde med Petrea Pedersen Dahl. Hun er født den 11. april 1872 i Selde som datter af husmand Peder Hansen Dahl og hustru Dorthe Kirstine Jensen, og hun døde den 5. november 1956 i Selde.

Bosat: Selde pr. Roslev.

Hans Christian Herlufsen gik i skole i Selde. Han arbejdede antagelig først en tid ved landbruget og aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Viborg. Ca. 1894 blev han teglbrænder på Branden teglværk, hvor han derefter virkede i ca. 45 år. Ægteparret boede først i Risum og havde derefter et lille hus i Branden. I 1917 købte de hus i Selde Rimmer, og her boede de indtil 1930, da de solgte huset og byggede et nyt i Selde by, i hvilket hus sønnen Magnus

samtidig drev forretning. Også dette hus blev solgt og et andet købt i Selde, hvor de boede indtil deres død, og hvor nu sønnen Magnus har forretning.

I ægteskabet er børnene I. D. 1. - I. D. 15.

I. D. 1.

Jensine Herlufsen er født den 11. december 1891 i Selde sogn, og hun døde den 9. marts 1968 i Esbjerg. Hun blev gift den 12. august 1916 i Resen med Esper Jensenius Jensen, der er født den 3. juli 1896 i Skive som søn af arbejdsmand Jens Andreas Jensen og hustru Ane Sofie Christensen.

Bosat: Nørrebrogade 37, Esbjerg.

Jensine Herlufsen gik i skole i Selde. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet. Senere virkede hun en tid som ledvogterske i Skive samt som medhjælperse på sygehuset.

Esper Jensenius Jensen gik i Skivehus skole. Han lærte først landbruget og kom derpå til Skive, hvor han arbejdede forskellige steder, bl. a. på et slagteri samt ved banen og på havnen. Han begyndte nu at opkøbe ældre ejendomme, som han gjorde istand og derpå videre solgte. Efterhånden købte han også grunde og opførte villaer, som han ligeledes videre solgte. Hans økonomiske rådgiver var en sagfører, som imidlertid brugte klientkontoen, hvorefter Esper Jensenius Jensen realiserede alle aktiver, betalte enhver sit og derpå i 1938 flyttede til Esbjerg, hvor han virkede som murer, indtil han blev pensioneret.

I ægteskabet er børnene I. D. 1. a. - I. D. 1. b.

I. D. 1. a.

Stella Elinor Jensen er født den 17. februar 1917 i Skive. Hun blev gift den 30. november 1945 i Strellev med Andreas Nielsen, der er født den 6. januar 1914 i Strellev som søn af gårdejer Jens Christian Nielsen og hustru Ane Marie.

Bosat: Strellev pr. Ølgod.

Stella Elinor Jensen gik i Skivehus skole. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet. Hun hjælper nu manden med gårdens drift samt med arbejdet i forsamlingshuset og på skolen i Strellev, ligesom hun er kogejomfru.

Andreas Nielsen gik i skole i Strellev. Da han var 13 år gammel, døde faderen, og han lærte derefter landbruget hjemme hos moderen og drev gården for hende indtil giftermålet, da han overtog den. Han har siden sammen med hustruen drevet gården og desuden i 40 år kørt mælkerute for samme mejeri. Han og hustruen er endvidere værtspar i Strellev forsamlingshus samt pedelpar på skolen i Strellev.

I ægteskabet er børnene I. D. 1. a. 1) - I. D. 1. a. 2)

I. D. 1. a. 1)

Edith Nielsen er født den 12. juni 1942 i Berlin, Tyskland. Hun blev gift den 22. maj 1963 i Strellev med Peder Clausen Pedersen, der er født den 1. maj 1933 i Hedehusene, Ølgod sogn, som søn af gårdejer Laurids Pedersen og hustru Ane Kirstine Thomsen.

Bosat: Enggaarden pr. Ølgod.

Edith Nielsen gik i skole i Strellev. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde sommeren 1962 et ophold på Uldum højskole.

Peder Clausen Pedersen gik i skole i Krusbjerg. Han lærte landbruget og tjente og tjente forskellige steder, afbrudt af militærtjeneste 1952-1954 i Fredericia. Vinteren 1954-1955 var han elev på Borris landbrugsskole, og i 1963 købte han derpå Enggaarden i Ølgod, som han siden har drevet. Gården er nu bygget om, og noget jord er købt til, således at den er på 30 tdr. land.

I. D. 1. a. 2)

Jens Christian Nielsen er født den 7. april 1948 i Strellev.

Bosat: Strellev pr. Ølgod.

Jens Christian Nielsen er udlært kontorassistent og aftjener for tiden sin værnepligt.

I. D. 1. b.

Børge Elmkvist Jensen er født den 30. september 1920 i Skive. Han blev gift den 15. oktober 1944 i Odense domsogn med Elly Margrethe Bang, der er født den 18. april 1922 i Esbjerg som datter af gasværksejer og vognmand H. P. Bang og hustru Sørine Ebsen.

Bosat: Frihedsvej 15, Esbjerg.

Børge Elmkvist Jensen gik i Skivehus skole. Han udlærtes som maler og kom derpå til Esbjerg, hvor han arbejdede som malersvend indtil 1946, da han startede egen forretning som malermester i Ølgod. Senere begyndte han autolakereri i Esbjerg i kompagni med en anden, og i 1954 startede han derpå eget autolakereri på Frihedsvej. Han driver nu denne forretning, som efterhånden er vokset til en større virksomhed, og har opført nyt værksted på Uglvigvej. I 1961 købte han en bondegård i Darum, og han ejer desuden tre fiskekuttere og en minkfarm.

Elly Margrethe Bang gik i skole i Esbjerg. Hun lærte derefter husgerning og arbejdede ved dette indtil giftermålet.

I. D. 1. b. 1) Lars Elmkvist Jensen er født den 29. marts 1946 i Esbjerg, og han døde som lille .

I. D. 1. b. 2) Per Elmkvist Jensen er født den 11. marts 1948 i Esbjerg.

I. D. 1. b. 3) Dorte Elmkvist Jensen er født den 14. januar 1953 i Esbjerg.

I. D. 2.

Andrea Kirstine Herlufsen er født den 17. maj 1893 i Risum, Aasted sogn, og hun døde den 25. december 1894 samme sted.

I. D. 3.

Harald Herlufsen er født den 6. juli 1894 i Risum, Aasted sogn, og han døde i februar 1924.

I. D. 4.

Andreas Herlufsen er født den 12. oktober 1895 i Risum, Aasted sogn.

Bosat: Kildehusvej 43, Roskilde.

I. D. 5.

Peder Dahl Herlufsen er født den 12. oktober 1895 i Risum, Aasted sogn. Han blev gift første gang den 24. maj 1926 i Hjerk med Marie Amalie Jønsson. Hun er født den 17. juni 1897 i Bajlum, Hjerk sogn, som datter af arbejdsmand Hans Jønsson og hustru Helene Christensen, og hun døde den 16. oktober 1933 i Harre, hvorefter Peder Dahl Herlufsen giftede sig anden gang med Johanne Marie Christensen. Hun er født 1898 i Rønbjerg, og hun døde den 22. maj 1962.

Bosat: Lundbro pr. Skive.

Peder Dahl Herlufsen gik i skole i Selde. Han lærte landbruget og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, afbrudt af militærtjeneste i Randers 1917. Han fik derefter ansættelse ved Viborg amts vejvæsen, hvor han virkede, indtil han blev pensioneret.

Marie Jønsson gik i skole i Hjerk. Hun lærte efter skolgegangen husgerning og arbejdede ved dette indtil giftermålet.

Johanne Marie Christensen gik i skole i Mogenstrup. Hun gennemgik derefter uddannelse som syerske på en specialskole i København.

I Peder Dahl Herlufsens første ægteskab er børnene I. D. 5. a. - I. D. 5. b.

I. D. 5. a.

Age Dahl Herlufsen er født den 16. oktober 1926 i Bajlum, Hjerk sogn.

I. D. 5. b.

Petra Dahl Herlufsen er født den 19. marts 1928 i Bajlum, Hjerk sogn. Hun blev gift den 14. august 1949 i Tørring med Kaj Hagbart Madsen, der er født den 7. juli 1906 i Tørring som søn af tømmermester Andreas Madsen og hustru Marie Eriksen.

Bosat: Højbjerg, Tørring pr. Lemvig.

Petra Dahl Herlufsen gik i skole i Harre. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Kaj Hagbart Madsen gik i skole i Tørring. Han lærte efter skolegangen landbruget og købte i 1946 gården Højbjerg, som han siden har drevet.

I. D. 5. b. 1)

Ellen Madsen er født den 22. september 1949 i Lemvig.

Hun er i lære som ekspeditrice i en guldsmedeforretning i Lemvig.

I. D. 6.

Kristen Herlufsen er født den 17. november 1897 i Selde.

Bosat: Pælestykkerne 48¹, Taastrup.

I. D. 7.

Martin Herlufsen er født den 29. december 1899 i Selde. Han blev gift den 3. december 1932 i Ravnkilde med Jensine Petrine Degn, der er født den 23. september 1907 i Skaarup, Ravnkilde sogn, som datter af landmand Kristen Degn og hustru Ane Marie Mikkelsen.

Bosat: Bradstrup pr. Hobro.

Martin Herlufsen gik i skole i Selde. Han lærte landbruget og havde fra 1932 til 1936 en ejendom i Vebbestrup, hvorefter han købte en gård i Bradstrup, som han siden har drevet. Han har nu bortforpagtet jorden, men bor stadig på gården.

Jensine Petrine Degn gik i skole i Ravnkilde og var derefter beskæftiget ved husgering indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene I. D. 7. a. - I. D. 7. c.

I. D. 7. a.

Vagn Aage Herlufsen er født den 16. juni 1933 i Gandrup, Vebbestrup sogn. Han blev gift den 2. juli 1960 i Vebbestrup med Bodil Gammelby Jensen, der er født den 30. maj 1943 i Gandrup som datter af landmand Kristian Gammelby Jensen og hustru Martha Amalie Nielsen.

Bosat: Gandrup pr. Arden.

Vagn Aage Herlufsen gik i skole i Ll. Rørbæk. Han arbejdede først ved landbruget i ca. 2 år og kom derpå i lære som snedker og tømrer. Efter at være blevet udlært var han elev på håndværkerskolen i Hadsten, og fra 1953 til 1955 aftjente han sin værnepligt ved flyvevåbenet i Karup. Han har siden arbejdet som tømrer. I 1965 bestod han kørerlære-eksamen i Viborg, og han er nu desuden deltidsbeskæftiget som kørelærer.

Bodil Gammelby Jensen gik i skole i Gandrup samt i Vebbestrup. Hun lærte husgering og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, afbrudt af et ungdomsskoleophold.

I. D. 7. a. 1) Hans Kurt Gammelby Herlufsen er født den 11. september 1960 i Hobro.

I. D. 7. a. 2) Jette Gammelby Herlufsen er født den 7. januar 1965 i Gandrup, Vebbestrup sogn.

I. D. 7. a. 3) Grethe Gammelby Herlufsen er født den 24. december 1966 i Gandrup.

I. D. 7. b.

Knud Erik Herlufsen er født den 31. marts 1935 i Gandrup, Vebbestrup sogn. Han blev gift den 28. oktober 1961 i Nørre Nebel med Hilda Staal, der er født den 13. september 1942 i Henne som datter af tobakshandler Jeppe Andreas Staal og hustru Augusta Adsersen.

Bosat: St. Rørbæk pr. Hobro.

Knud Erik Herlufsen gik i skole i Ll. Rørbæk. Han arbejdede først ved landbruget i 2 år og stod derefter i bagerlære i Stenild samt i Randers, hvor han udlærtes i 1955. Fra 1956 til 1957 aftjente han sin værnepligt ved søværnet, og i 1961 købte han derpå Rørbæk bageri, som han siden har drevet. - Knud Erik Herlufsen har bl. a. været formand for Idrætsforeningen, Borgerforeningen og Jagtforeningen.

Hilda Staal gik i skole i Nørre Nebel. Hun lærte husgerning og var desuden en tid beskæftiget som servitrice, bl. a. på Kristines konditori A/S, Aalborg. Hun hjælper nu manden i bageriet samt i butikken.

I. D. 7. b. 1) Pia Staal Herlufsen er født den 4. marts 1965 i Rørbæk, og hun døde den 2. maj 1966 samme sted.

I. D. 7. b. 2) Eva Staal Herlufsen er født den 18. marts 1967 i Rørbæk.

I. D. 7. c.

Birthe Ingelise Herlufsen er født den 28. januar 1947 i Ravnkilde sogn.

Bosat: Bakke Allé 15, Aabyhøj.

Birthe Ingelise Herlufsen havde efter skolegangen plads 1 år i huset og havde desuden et ophold på Jebjerg ungdomsskole. Hun gennemgik nu uddannelse som tilskærerske i Aalborg, og efter at have arbejdet 2 år på en fabrik i Ikast var hun vinteren 1967-1968 elev på Viborg gymnastikhøjskole. Hun er nu ekspeditrice hos Lilly Brudekjoler, Aarhus.

I. D. 8.

Othilda Herlufsen er født den 6. marts 1901 i Selde sogn, og hun døde i 1966. Hun var gift med Ejner Jessen, men i ægteskabet er ingen børn.

Bosat: Revaldsgade 11, ¹ København V.

Othilda Herlufsen lærte husgerning og tjente på forskellige gårde indtil sit 18. år. Hun rejste nu til København, hvor hun arbejdede som køkken- og stuepige på hotel indtil giftermålet.

Ejner Jessen er udlært pølsemaker og har bl. a. arbejdet ved Houlbergs Pølser.

I. D. 9.

Magnus Christian Herlufsen er født den 16. juni 1903 i Selde. Han blev gift den 11. april 1939 i Junget med Elna Marie Sørensen, der er født den 2. oktober 1917 i Tøndering som datter af landmand Niels Christian Sørensen og hustru Juliane Marie Dalsgaard.

Bosat: Selde pr. Roslev.

Magnus Christian Herlufsen gik i skole i Selde. Han arbejdede først ved landbruget i ca. 8 år og var derefter teglværksarbejder i nogle år, i hvilken periode han samtidig begyndte som cyklehandler og træskomager. Han driver nu forretning i Selde med cykler, knallerter, træsko, lædervarer, tobaksvarer og meget andet. - Magnus Christian Herlufsen var i sine unge dage ivrig cykelrytter og tog mange præmier hjem. Han har i en periode været formand for Selde Idrætsforening.

Elna Marie Sørensen gik i skole i Grætttrup, hvorefter hun arbejdede ved husgerning indtil giftermålet. Hun hjælper nu manden i forretningen.

I ægteskabet er børnene I. D. 9. a. - I. D. 9. b.

I. D. 9. a.

Hans Valdemar Herlufsen er født den 3. juni 1941 i Selde. Han blev gift den 22. maj 1965 i Selde med Lis Jensen, der er født den 18. maj 1944 i Agri som datter af Valdemar Jensen og hustru Anna.

Bosat: Østergade 53, Hadsten.

Hans Valdemar Herlufsen gik i skole i Selde samt i Roslev, hvor han i 1958 bestod realeksamen. Han stod derefter i elektrikerlære i Selde, og efter at være blevet udlært af tjente han sin værnepligt ved Ingeniørtropperne i Randers. Han arbejder nu som elektriker i Hadsten.

Lis Jensen bestod realeksamen i Hornslet i 1961 og udlærtes derefter som klinikassistent i Hadsten, hvor hun nu virker som sådan.

I. D. 9. a. 1) Birgitte Bøge Herlufsen er født den 30. november 1965 i Hadsten.

I. D. 9. b.

Thea Julie Herlufsen er født den 18. maj 1946 i Selde.

Bosat: Selde pr. Roslev.

Thea Julie Herlufsen tog realeksamen i 1963 i Selde og havde derefter plads 1 år som husassistent. Vinteren 1965-1966 var hun elev på Hadsten højskole, og hun kom derefter i kontorlære på et advokatkontor i Skive. I april 1968 bestod hun handelsmedhjælpereksamen, og til januar 1969 forventes hun at være udlært kontorassistent.

I. D. 10.

Valdemar Herlufsen er født den 27. april 1905 i Selde, og han døde den 3. januar 1929 samme sted.

Valdemar Herlufsen lærte efter skolegangen landbruget og tjente bl. a. en tid som fodermester på Sjælland.

I. D. 11.

4/10

Clara Elvina Herlufsen er født den 10. oktober 1907 i Selde, og hun døde som ugift i 1941 og blev begravet den 10. oktober.

I. D. 12.

Thorvald Herlufsen er født den 26. september 1909 i Selde. Han blev gift den 17. april 1931 i Smollerup med Anna Kirstine Jensen, der er født den 21. november 1908 i Smollerup som datter af gaardejer Jens Kristian Jensen og hustru Nielsine Nielsen.

Bosat: Laanum pr. Stoholm.

Thorvald Herlufsen gik i skole i Selde. Han lærte landbruget og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, hvorefter han i ca. 18 år virkede som arbejdsmand ved kommunen i Laanum. Han arbejdede derpå flere forskellige steder og har nu ansættelse som vej- og kloakarbejder ved murer- og entreprenørfirmaet Kaj Bech A/S, Skive. - Thorvald Herlufsen var i sine unge dage ivrig cykelrytter og vandt flere præmier. Han har i 4 år været formand for Borgerforeningen og har desuden de sidste 27 år siddet i bestyrelsen for Fagforeningen, nu som næstformand.

Anna Kirstine Jensen gik i skole i Laanum, hvorefter hun var beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet. I 1936 begyndte hun forretning med is og chocolate, som efterhånden udvidedes til at omfatte kolonialvarer. Hun har dog nu delvis lagt op. Endvidere har hun i en periode virket som opkræver af sygekassekontingent. - Anna Kirstine Jensen har været medlem af bestyrelsen for Borgerforeningen.

I ægteskabet er børnene I. D. 12. a. - I. D. 12. d.

I. D. 12. a.

Lilli Herlufsen er født den 12. juni 1928 i Laanum, Smollerup sogn. Hun blev gift den 10. august 1947 i Smollerup med Martin Jensen Pedersen, der er født den 24. januar 1921 i Sahl som søn af gårdejer Niels Jensen Petersen og hustru Kristine Maagaard Jensen.

Bosat: Romlund pr. Viborg.

Lilli Herlufsen gik i skole i Laanum og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet.

Martin Jensen Pedersen gik i skole i Sparkjær. Han arbejdede først ved landbruget og kom derpå til vejvæsenet, hvor han nu er vejformand ved Jens Villadsens fabriker.

I ægteskabet er børnene I. D. 12. a. 1) - I. D. 12. a. 2).

I. D. 12. a. 1)

Thorkild Jensen Pedersen er født den 2. december 1947 i Laanum, Smollerup sogn.

Bosat: Romlund pr. Viborg.

Thorkild Jensen Pedersen er chauffør.

I. D. 12. a. 2)

Orla Jensen Pedersen er født den 2. august 1952 i Romlund.

I. D. 12. b.

Kristian Herlufsen er født den 17. juli 1931 i Laanum, Smøllerup sogn. Han blev gift den 19. marts 1955 i Jebjerg med Vita Petersen, der er født den 25. februar 1930 i Bostrup, Jebjerg sogn, som datter af gårdejer Kristian Petersen og hustru Maren Mølgaard.

Bosat: Gammelgaardsvej 8, Skive.

Kristian Herlufsen gik i skole i Laanum. Han arbejdede først en tid ved landbruget og stod derefter i koloniallære. Fra 1952 til 1953 aftjente han sin værnepligt i Esbjerg samt ved Det danske Kommando i Tyskland, og efter at have arbejdet 6 år i et korn- og foderstoffirma havde han i 3 år mælke- og brødudsalg, hvorefter han atter fik ansættelse i korn- og foderstoffirmaet, hvor han siden har virket som bestyrer. - Kristian Herlufsen har været medlem af bestyrelsen for Braarup Garantforening.

Vita Petersen gik i skole i Jebjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og arbejdede desuden en tid i bagerforretning.

I. D. 12. b. 1) Maren Mette Herlufsen er født den 6. september 1955 i Skive.

I. D. 12. b. 2) Charlotte Herlufsen er født den 13. marts 1964 i Skive.

I. D. 12. c.

Hans Børge Herlufsen er født den 30. september 1937 i Laanum, Smøllerup sogn. Han blev gift den 28. november 1959 i Smøllerup med Tove Høst Hansen, der er født den 31. januar 1939 i Rindsholm som datter af møllersvend Laurits Høst Hansen og hustru Mary Henriksen.

Bosat: Mellemtøften 37, Skive.

Hans Børge Herlufsen gik i skole i Laanum. Han udlærtes i 1956 indenfor kolonialbranchen og fik derpå i 1960 ansættelse som kontorassistent på Skive Markfrøkontor A/S, hvor han nu virker i butikken. - Hans Børge Herlufsen har været kasserer i Braarup Garantforening.

Tove Høst Hansen gik i skole i Rindsholm, hvorefter hun virkede 10 år på et missionshotel, først som stuepige og derefter som servitrice. Hun er nu beskæftiget som ekspeditrice i en bagerforretning.

I. D. 12. c. 1) Palle Høst Herlufsen er født den 15. december 1960 i Skive.

I. D. 12. c. 2) Helle Høst Herlufsen er født den 2. februar 1964 i Skive.

I. D. 12. d.

Jacob Just Herlufsen er født den 10. maj 1941 i Laanum, Smøllerup sogn. Han blev gift den

21. september 1964 i Ravnstrup med Inge Lise Andersen, der er født den 1. oktober 1940 i Ravnstrup som datter af landmand Jens Vagner Andersen og hustru Karen Marie Thomasen.

Bosat: Holstebrovej 83, Skive.

Jacob Just Herlufsen gik i skole i Laanum. Han udlærtes indenfor kolonialbranchen og aftjente fra 1959 til 1961 sin værnepligt ved flyvevåbenet. En tid arbejdede han som kontorist ved Kosangas, og han er nu postbud ved Post- og Telegrafvæsenet i Skive. - Jacob Just Herlufsen er ivrig fodboldspiller og har taget eksamen som fodbolddommer.

Inge Lise Andersen gik i skole i Ravnstrup, hvorefter hun var beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet.

I. D. 12. d. 1) Jørgen Just Herlufsen er født den 4. marts 1964 i Skive.

I. D. 12. d. 2) Lene Herlufsen er født den 2. juli 1967 i Skive.

I. D. 13.

Villiam Herlufsen er født den 27. juli 1911 i Selde. Han blev gift den 15. november 1933 i St. Rørbæk med Helga Krestine Hedehus, der er født den 17. september 1912 i St. Rørbæk som datter af gårdejer Mikkel Aarup Hedehus og hustru Nora Marie Karoline Pedersen.

Bosat: St. Rørbæk pr. Hobro.

Villiam Herlufsen gik i skole i Selde. Han lærte først landbruget og arbejdede ved dette i ca. 10 år, hvorefter han begyndte som vejarbejder. I 1939 blev han tromlefører, og som sådan virkede han indtil 1964, da han på grund af sygdom måtte holde op. - Villiam Herlufsen har været formand for fagforeningen og kasserer for husmandsforeningen i Rørbæk.

Helga Krestine Hedehus gik i skole i Rørbæk. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og arbejdede ved dette indtil giftermålet. I mange år har hun virket som syerske, og for tiden syr hun for en plasticfabrik i Stenild.

I ægteskabet er børnene I. D. 13. a. - I. D. 13. c.

I. D. 13. a.

Christian Hedehus Herlufsen er født den 11. juni 1934 i Grynderup. Han blev gift den 11. januar 1958 i Esbjerg med Agnethe Ulriksen, der er født den 4. oktober 1933 i Hyllerslev som datter af gårdejer Søren Marinus Ulriksen og hustru Mary Sofie Henningsen.

Bosat: Banehus 17 a, Rindsholm pr. Viborg.

Christian Hedehus Herlufsen gik i skole i Rørbæk. Han var først ved landbruget, afbrudt af et ophold på Himmerlands ungdomsskole, Haubro, vinteren 1950-1951, og aftjente fra 1954 til 1956 sin værnepligt i København, hvorefter han kom til DSB som ekstraarbejder. I 1957 blev han aspirant, og i 1959 fik han derpå fast ansættelse som banearbejder. Han bor nu i Rindsholm, men er ansat under Rødkjærsgade.

Agnete Ulriksen gik i skole i Hyllerslev. Hun var først en tid husassistent og stod derefter i bagerforretning i Esbjerg. Ca. 1951 begyndte hun at arbejde som servitrice, og hun

virker nu som sådan på Rødkjærsbro kro.

I. D. 13. a. 1) Torben Hedehus Herlufsen er født den 20. oktober 1958 i Rødkjærsbro.

I. D. 13. a. 2) Gitte Herlufsen er født den 5. september 1960 i Rødkjærsbro.

I. D. 13. b.

Nora Petrea Herlufsen er født den 22. oktober 1936 i Rørbæk. Hun blev gift den 5. april 1958 i Rørbæk med Børge Jacobsen Skovgaard, der er født den 15. april 1936 i København.

Bosat: Carl Rothes Vej 212, Aalborg.

Nora Petrea Herlufsen gik i skole i Rørbæk og var desuden sommeren 1953 elev på Haubro ungdomsskole. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og havde forskellige pladser, bl. a. hos skovrideren i Skørping.

Børge Jacobsen Skovgaard blev opdraget hos plejeforældrene pedel Viggo Nielsen og hustru Else Marie. Han gik i skole i Skørping og gennemgik derefter kolonialuddannelse. Fra 1955 til 1957 aftjente han sin værnepligt ved flyvevåbenet i Aalborg, og han har siden haft ansættelse som ekspedient i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Aalborg.

I. D. 13. b. 1) Preben Skovgaard er født den 15. januar 1959 i Aalborg.

I. D. 13. b. 2) Allan Skovgaard er født den 3. november 1961 i Aalborg.

I. D. 13. c.

Else Herlufsen er født den 11. maj 1939 i Rørbæk. Hun blev gift den 29. marts 1959 i Rørbæk med Svend Christiansen, der er født den 18. marts 1938 i Brøndum, Hvornum sogn, som søn af landmand Otto Christiansen og hustru Signe Hvornum.

Bosat: St. Rørbæk pr. Hobro.

Else Herlufsen gik i skole i Rørbæk. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var sommeren 1955 elev på ungdomsskolen i Haubro. Hun har desuden arbejdet en tid på C. W. Obels Tobaksfabrikker, Aalborg.

Svend Christiansen gik i skole i Hvornum samt i Kgs. Thisted. Han arbejdede først ved landbruget i ca. 3 år og aftjente derpå fra 1959 til 1960 sin værnepligt i Aalborg samt i Karup. I 1963 blev han udlært som murer, og han har siden virket som sådan. - Svend Christiansen er medlem af bestyrelsen for Rørbæk Borgerforening samt for Vandværket.

I. D. 13. c. 1) Steen Christiansen er født den 16. juli 1959 i Aalborg.

I. D. 13. c. 2) Jytte Christiansen er født den 12. maj 1962 i Rørbæk.

I. D. 14.

Christian Herlufsen er født den 29. juni 1913 i Selde. Han blev gift i april 1941 i Selde med Helga Ejlskov Jeppesen, der er født ca. 1917 som datter af ejeren af Branden Teglværk, Peder Ejlskov Jeppesen.

Bosat: 246 Cypress Street, Goderick, Ontario, Canada.

Christian Herlufsen gik i skole i Selde. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente forskellige steder indtil giftermålet, da han blev teglværksarbejder hos svigerfaderen. Han virkede her indtil 1954, da ægteparret emigrerede til Canada, hvor han nu arbejder i saltminer.

I ægteskabet er børnene Bent, død 7 år gammel, Klara, Else, Bent, Birthe, Peter og Connie Herlufsen.

I. D. 15.

Anna Dorthea Herlufsen er født den 23. april 1915 i Selde.

Bosat: Braarupvej 2, Skive.

I. E.

Herluf Christian Herlufsen er født den 25. februar 1873 i Selde, og han døde den 1. maj 1882 samme sted.



I. D. Hans Chr. Herlufsen og
Petrea Pedersen Dahl



I. D. Fem brødre Herlufsen



I. D. 1. Jensine Herlufsen og
Esper J. Jensen



I. D. 1. a. Stella E. Jensen og
Andreas Nielsen



I. D. 1. b. Børge Elmkvist Jensen og
Elly Margrethe Bang



I. D. 5. Peder Dahl Herlufsen og 1. hustru
Marie Amalie Jønsson



I. D. 7. Martin Herlufsen og
Jensine P. Degn



I. D. 8. Othilda Herlufsen og
Ejner Jessen



I. D. 9. Magnus Chr. Herlufsen og
Elna Marie Sørensen



I. D. 12. Thorvald Herlufsen og
Anna Kirstine Jensen



I. D. 13. Villiam Herlufsen og
Helga K. Hedeus



I. D. 14. Christian Herlufsen og
Helga E. Jeppesen

II. Carl Christensen

=====

er født den 28. juli 1839 i Lindum, Selde sogn, og han døde den 30. juli samme år.

III. Jens Christensen

=====

er født den 28. juli 1839 i Lindum, Selde sogn, og han døde den 14. august samme år.

IV. Ane Cathrine Christensdatter

=====

er født den 27. november 1844 i Lindum, Selde sogn, og hun døde den 3. april 1898 i Nissum fattiggaard. Hun blev gift den 9. juli 1869 i Selde med Jeppe Pedersen. Han er født den 20. november 1839 i Grynderup, Sæby sogn, som søn af husmand og indsidder Peder Jeppesen og hustru Maren Pedersdatter, og han døde den 16. april 1916 i Lindum.

Bosat: Lindum pr. Roslev.

Jeppe Pedersen havde et husmandsted i Lindum.

I ægteskabet er børnene IV. A. - IV. J.

IV. A.

Inger Marie Pedersen er født den 30. april 1870 i Lindum, Selde sogn, og hun døde den 7. april 1960 i Roslev. Hun blev gift den 11. november 1904 med Anders Marinus Nielsen. Han er født den 17. juli 18⁵⁷, og han døde i juni 1939 i Skive. D: 21/7-1939 Begr. 26/7-19

Bosat: Hjerk pr. Roslev.

Anders Marinus Nielsen var arbejdsmand.

Inger Marie Pedersen havde børnene IV. A. 1. - IV. A. 4.

IV. A. 1.

Kirsten Marie Pedersen er født den 16. april 1902 i Vile. Hun blev gift første gang den 19. juli 1925 i Hjerk med Jens Peter Lauritsen. Han er født den 8. april 1886, og han døde den 12. oktober 1947, hvorpå hun giftede sig anden gang den 30. november 1947 i Skive med Peder Rasmus Christensen, der er født den 5. april 1902 i Struer som søn af sømand Peter Rasmussen og Oline Marie Christensen.

Bosat: Thorupsgade 7, Skive.

Kirsten Marie Pedersen gik i skole i Harre. Hun lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser indtil giftermålet.

Peder Rasmus Christensen gik bl. a. i skole i Bøvling. Han lærte landbruget og var beskæftiget ved dette indtil sit 25. år. Han har siden virket som arbejdsmand.

I ægteskabet er børnene IV. A. 1. a. - IV. A. 1. b.

IV. A. 1. a.

Bent Mathis Lauritsen er født den 4. juli 1925 i Hjerk, og han døde den 20. november samme år.

IV. A. 1. b.

Johanne Haurballe Lauritsen er født den 12. januar 1927 i Remmerstrand, Gudum sogn. Hun blev gift den 12. april 1955 i Skive med Valdemar Olesen.

Bosat: Pl. 1088, Kosta, Sverige.

Johanne Haurballe Lauritsen gik i skole i Struer. Hun lærte husgerning og kom som 19-årig til København, hvor hun opholdt sig indtil giftermålet.

Johanne Haurballe Lauritsen har børnene IV. A. 1. b. 1) - IV. A. 1. b. 2).

IV. A. 1. b. 1)

Bente Inger Petra Haurballe er født den 15. maj 1943 i Struer. Hun er gift med Niels Gustav Petersson, der er fabriksarbejder.

Bosat: Mariegaarden 26, Svängsta, Sverige.

IV. A. 1. b. 1)a) Anna-Lena Petersson er født den 8. april 1964.

IV. A. 1. b. 1)b) Peter Petersson er født den 27. juni 1966.

IV. A. 1. b. 2)

Yvonne Stephansen er født den 23. marts 1947 i København.

Bosat: Mejlbygaard pr. Lintrup.

IV. A. 1. b. 2)a) Christina Stephansen er født den 31. juli 1967.

IV. A. 2.

Elisabeth Kathrine Nielsen er født den 19. maj 1905 i Otting sogn, og hun døde den 15. december 1954 i Skive. Hun blev gift den 2. december 1930 i Hjerik med Laurits Laustsen, der er født den 8. april 1899 i Aasted som søn af arbejdsmand Peter Laustsen og hustru Marie Kristine Frost.

Bosat: Hjerik pr. Roslev.

Elisabeth Kathrine Nielsen gik i skole i Harre. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. hos en faster i Aarhus.

Laurits Laustsen gik i skole i Hjerik. Han lærte landbruget og besøgte vinteren 1923-1924 Ollerup højskole. I 1930 forlod han landbruget, og han var derpå arbejdsmand, indtil han blev pensioneret. - Laurits Laustsen har siden 1955 været kasserer for Hjerik-Harre sygekasse.

I ægteskabet er børnene IV. A. 2. a. - IV. A. 2. d.

IV. A. 2. a.

Peter Laustsen er født den 29. september 1932 i Rødding. Han blev gift i 1962 med Karen Margrethe Jensen, der er født den 12. maj 1938 i Thisted.

Bosat: Bolbrovej 3, Kastrup.

Peter Laustsen gik i skole i Hjerik og havde allerede fra sit 11. år forskellige sommerpladser. Efter konfirmationen tjente han på flere af egnens omliggende gårde samt en tid i

Asnæs på Sjælland. Fra 1953 til 1954 aftjente han sin værnepligt ved flyvevaabenet i Værløse, og efter hjemsendelsen fik han ansættelse ved Postvæsenet i København, hvor han er postbud. - Peter Laustsen er kasserer i Thyboforeningen (hjemstavnsforening).

Karen Margrethe Jensen gik i skole i Thisted og flyttede derpå efter konfirmationen med forældrene til København, hvor hun først tjente i huset og derefter arbejdede på fabrik samt i forretning.

IV. A. 2. a. 1) Hans Laustsen er født den 11. april 1965 i Kastrup.

IV. A. 2. a. 2) Trine Laustsen er født den 29. marts 1968 i Kastrup.

IV. A. 2. b.

Inger Laustsen er født den 7. august 1935 i Hjerk. Hun blev gift den 20. november 1954 i Hjerk med Ove Jensen, der er født den 4. november 1932 i Udby ved Holbæk som søn af gårdejer Niels Gregers Jensen og hustru Marie Larsen.

Bosat: Kundby koloni, Svinninge.

Inger Laustsen gik i skole i Hjerk og var desuden sommeren 1952 elev på Lægaarden ungdomsskole, Holstebro. Ind imellem lærte hun husgerning, og efter at have tjent 1 år på Sjælland havde hun sommeren 1953 et ophold på Vallekilde højskole. Fra 1966 til august 1968 arbejdede hun om aftenen på hotel Strandparken i Holbæk, og hun har siden været deltidsbeskæftiget på Carmen Curlers i Kalundborg.

Ove Jensen lærte efter skolegangen landbruget og tjente forskellige steder, afbrudt af militærtjeneste ved artilleriet i Holbæk 1952-1953. I marts 1956 købte han en ejendom på 7 ha i Kundby, og denne drev han indtil 1965, da han solgte jorden fra. Han har de sidste ca. 4 år arbejdet som chauffør. - Ove Jensen har været medlem af bestyrelsen for Kundby sogns radikale Venstrevælgerforening siden 1956, fra 1957 som kasserer og fra 1964 som formand. Han har endvidere siden 1966 været medlem af bestyrelsen for Holbæk Amts radikale.

IV. A. 2. b. 1) Benni Alex Jensen er født den 8. maj 1955 i Stadslunde, Udby sogn.

IV. A. 2. b. 2) Britta Lisbeth Jensen er født den 14. februar 1957 i Kundby.

IV. A. 2. b. 3) Kaj Bøje Jensen er født den 7. oktober 1959 i Kundby.

IV. A. 2. b. 4) Bente Merete Jensen er født den 13. maj 1961 i Kundby.

IV. A. 2. b. 5) Frank Henning Jensen er født den 29. november 1962 i Kundby.

IV. A. 2. c.

Verner Laustsen er født den 26. januar 1938 i Hjerk.

Bosat: Arnesvej 9, Brønshøj.
Verner Laustsen er kranfører.

IV. A. 2. d.

Helga Laustsen er født den 6. april 1940 i Hjerk. Hun blev gift første gang den 8. november 1958 i Hjerk med rør lægger Børge Jensen, der er født den 3. december 1932 i Skive som søn af Peder Jensen og hustru Mary. Dette ægteskab ophævedes imidlertid den 26. august 1964, og hun blev derefter gift anden gang den 2. december 1965 i Roskilde med Albert Bundgaard, der i 1962 fik navneændring fra Albert Bundgaard Nielsen. Han er født den 9. januar 1936 i Aalborg Domsogn som søn af overlærer Aksel Emil Nielsen og hustru Christinne Elvine Marie Bundgaard. - Albert Bundgaard blev gift første gang den 30. november 1958 i Roskilde med Margit Helene Gullborg Jensen, der er født den 5. juli 1939 i Fløng som datter af arbejdsmand Knud Verner Jensen og hustru Anna Nielsen. I dette ægteskab, der ophævedes den 27. juni 1962, er børnene Ane Marie, født 1958, og Marianne, født 1959. Begge børn er bortadopteret til Albert Bundgaards forældre.

Bosat: Haraldsborgvej 31, Roskilde.

Helga Laustsen gik i skole i Hjerk. Hun førte på grund af moderens død i 1954 hus for faderen indtil 1958, afbrudt af et ophold på Lægaarden ungdomsskole, Holstebro, sommeren 1956, og arbejdede derefter i ca. $\frac{1}{2}$ år på et hjem for evnesvage børn ved Rødvig Stevns.

Albert Bundgaard gik i skole i Aalborg og Gl. Holte samt i Holte, hvor han i 1952 bestod realeksamen. I 1953 og 1954 tog han adgangseksamener til Polyteknisk Lærestanstalt, og i 1958 fik han ansættelse som teknisk tegner ved K. T. A. S. Her blev han i 1961 EDB-medarbejder, og siden 1962 har han været programmør og systemmand (BGE).

IV. A. 2. d. 1) Bitten Elizabeth Laustsen Bundgaard er født den 10. august 1967 i Roskilde.

IV. A. 3.

Drengbarn, død som spæd.

IV. A. 4.

Jeppe Andreas Nielsen er født den 14. november 1910 i Bajlum, Hjerk sogn. Han blev gift den 11. maj 1945 i Smøllerup med Anna Kristine Vestergaard, der er født den 30. november 1916 i Laanum, Smøllerup sogn, som datter af gaardejer Niels Vestergaard og hustru Petrine Kristine Højris.

Bosat: Selde pr. Roslev.

Jeppe Andreas Nielsen gik i skole i Harre samt i Hjerk. Han lærte efter skolegangen landbruget og var vinteren 1934-1935 elev på Krabbesholm højskole. Fra 1941 til 1946 var han skovarbejder i Sjørup Statskov, og han overtog derpå hustruens fødegaard i Laanum, som han drev indtil 1953. I 1954 købte han hus i Selde, og han har siden været teglværks-

arbejder på Branden Teglværk.

Anna Kristine Vestergaard gik i skole i Laanum. Hun lærte efter skolegangen husger-
ning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene IV. A. 4. a. - IV. A. 4. d.

IV. A. 4. a.

Maja Irene Nielsen er født den 6. oktober 1946 i Laanum, Smøllerup sogn.

Bosat: Vejlbygade 11, Risskov.

Maja Irene Nielsen gik i skole i Selde. Hun gennemgik uddannelse ved husgering og
var vinteren 1965-1966 elev på Ry højskole. Hun er nu ansat i køkkenet på De gamles Hjem
i Risskov.

IV. A. 4. b.

Margit Viola Nielsen er født den 26. oktober 1947 i Laanum, Smøllerup sogn.

Bosat: Hærvejskroen, Hjøllund.

Margit Viola Nielsen er smørrebrødselev.

IV. A. 4. c.

Ingelise Nielsen er født den 7. juni 1950 i Laanum.

Hun er husassistent i Lem.

IV. A. 4. d.

Anders Niels Vestergaard Nielsen er født den 31. maj 1952 i Laanum.

IV. B.

Jens Peter Pedersen er født den 10. august 1872 i Lindum, Selde sogn, og han døde den 21.
marts 1892 samme sted.

IV. C.

Herluf Pedersen er født den 29. november 1873 i Lindum, Selde sogn, og han døde som
ugift.

IV. D.

Christine Pedersen er født den 2. oktober 1875 i Lindum, Selde sogn, og hun døde den 3.
juli 1954 i Nykøbing M. Hun blev gift ca. 1896 med Anton Nielsen. Han er født den 24. janu-
ar 1873 i Harre som søn af husmand Hans Christian Nielsen og hustru Else Espersen, og

han døde i 1951 i Nykøbing M.

Bosat: Nykøbing M.

Anton Nielsen gik i skole i Harre. Han lærte fiskeri og landbrug og drev i nogle år en lille landejendom i Vile, som dog hovedsagelig blev passet af hustruen, idet han selv fiskede sammen med sin broder Knud. Anton Nielsen var iøvrigt den første i Sallingsund, som fik lagt motor i sin båd, og kort efter begyndte han at rejse rundt i landet for at sælge motorer til fiskebåde. Omkring 1913 blev han medejer af et maskinværksted i Nykøbing M., som fremstillede motorer, og senere var han med til at bygge en fiskerflåde, som skulle fiske "ude på havet". Han var her med som skipper på en af bådene.

I ægteskabet er børnene IV. D. 1. - IV. D. 8.

IV. D. 1.

Else Marie Nielsen er født den 1. juli 1897 i Harre. Hun blev gift den 15. april 1921 i Nykøbing M. med Otto (Post) Kristensen, der er født den 14. september 1895 i Skarum, Alsted sogn, som søn af fisker Kresten Kristensen og hustru Else.

Bosat: Skovgade 9, Nykøbing M.

Else Marie Nielsen gik i skole i Glyngøre. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente bl. a. i Nykøbing samt i København.

Otto (Post) Kristensen gik i skole i Nykøbing M., Legind og Fredsø. Som ung sejlede han på langfart, og i 1917 aftjente han sin værnepligt ved søværnet, herunder 9 måneder på Færøerne. Senere begyndte han at fiske, og i 1931 fik han derpå ansættelse som arbejdsmand ved kommunen, hvor han virkede indtil 1965.

I ægteskabet er børnene IV. D. 1. a. - IV. D. 1. e.

IV. D. 1. a.

Karen Margrethe Kristensen er født den 9. marts 1921 i Nykøbing M.

Bosat: Skovgade 9, Nykøbing M.

Karen Margrethe Kristensen gik i skole i Nykøbing M. Hun arbejdede ved husgerning indtil 1940 og har siden været ansat som fabriksarbejderske på Limfjordsøsters-Kompagniet.

IV. D. 1. b.

Christa Anthonia Kristensen er født den 17. marts 1922 i Nykøbing M. Hun blev gift den 21. december 1951 på Københavns Raadhus med Aage Lykke Jensen, der er født den 8. juni 1921 i Norup, Vindblæs sogn, som søn af arbejdsmand Marius Jensen og hustru Mette Lykke.

Bosat: Holger Danskes Vej 98², København F.

Christa Anthonia Kristensen gennemgik efter skolegangen uddannelse ved husgerning og tjente først en tid i Nykøbing M., hvorefter hun havde plads ca. 4 år i Aalborg samt et par år i Esbjerg. Den sidste tid inden giftermålet var hun i huset i København.

Aage Lykke Jensen havde sin første sommerplads som 9-årig. Han var først beskæftiget nogle år ved landbruget og tog derefter til Sjælland, hvor han arbejdede forskellige

steder, indtil han ca. 1948 kom til København, hvor han nu er fabriksarbejder.

IV. D. 1. b. 1) Preben Aage Lykke Jensen er født den 18. september 1956 på Frederiksberg.

IV. D. 1. c.

Anton Kristensen er født den 18. april 1923 i Nykøbing M. Han blev gift den 1. april 1945 i Nykøbing M. med Karoline Kirstine Christensen, der er født den 30. september 1927 i Nykøbing M. som datter af arbejdsmand Marius Christensen og hustru Bertha Christensen.

Bosat: Mølløvænget 7, Nykøbing M.

Anton Kristensen gik i skole i Nykøbing M. Han arbejdede først ved havfiskeri i 3 år og var derefter lagerarbejder i et par år. Fra 1943 til 1945 aftjente han sin værnepligt ved Civilbeskyttelsestjenesten, og senere fik han ansættelse ved Jydsk Telefon-Aktieselskab, hvor han siden 1960 har været overmontør.

Karoline Kirstine Christensen gik i skole i Nykøbing M. Hun var indtil giftermålet beskæftiget som ekspeditrice.

I ægteskabet er børnene IV. D. 1. c. 1) - IV. D. 1. c. 2).

IV. D. 1. c. 1)

Inge Merete Kristensen er født den 27. juni 1945 i Nykøbing M. Hun blev gift den 9. april 1966 i Nykøbing M. med Henning Steen Jensen, der er født den 13. marts 1943 i Fredericia som søn af portør Valther Henning Jensen og hustru Carla Nielsen.

Bosat: Lindevangshusene 94², Taastrup.

Inge Merete Kristensen udlærtes som kontorassistent hos K. Madsen, Nykøbing M., og fik derpå i 1965 ansættelse i bogholderiet hos A/S Sthyr & Kjær, kolonial en gros, København.

Henning Steen Jensen var i 3 år konstabel ved søværnet og blev derpå ansat ved DSB, hvor han nu er portør.

IV. D. 1. c. 2)

Solveig Kristensen er født den 14. august 1946 i Nykøbing M. Hun blev gift den 25. juni 1966 i Nykøbing M. med Knud Erik Hansen, der er født den 21. marts 1944 i Nykøbing M. som søn af vognmand Otto Einar Hansen og hustru Gerda Marie Andersen.

Bosat: Fruevej 79, Nykøbing M.

Solveig Kristensen gik i skole i Nykøbing M. Hun havde efter skolegangen plads 1 år som husassistent og blev derefter kontorelev på Morsø Folkeblads ekspedition, hvor hun udlærtes i 1966.

Knud Erik Hansen gik i skole i Nykøbing M., hvor han bestod mellemskoleeksamen. Han udlærtes i 1965 som smed hos Alfred Christensen og blev derefter chauffør hos faderen. Den 1. januar 1966 købte han halvpart i faderens vognmandsforretning.

IV. D. 1. c. 2)a) Søren Hansen er født den 27. marts 1968 i Nykøbing M.

IV. D. 1. d.

Axel Ivan Kristensen er født den 24. april 1930 i Nykøbing M. Han blev gift den 6. juli 1957 i Klitmøller kirke med Liddy Sørensen, der er født den 14. marts 1930 i Nykøbing M. som datter af rensler Ingvard Sørensen og hustru Anne Marie Jensen.

Bosat: Snerlevej 56¹, Helsingør.

Axel Ivan Kristensen udlærtes som skibstømrer og bådebygger på Søren Larsen & Sønners Skibsværft A/S Nykøbing M. og arbejdede derefter en tid i Skagen samt på Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri, ligesom han i et års tid sejlede som carpenter ombord i en tankbåd. Fra 1956 til 1964 var han beskæftiget i sin tidligere læreplads, og efter 3 år på Lindø-værftet blev han faglærer på Helsingør tekniske skole. Sin værnepligt aftjente han fra 1951 til 1952 ved søværnet, hvor han blev korporal. Han har været elev på Roskilde og Esbjerg højskoler og har endvidere gennemgået et pædagogisk grundkursus fra Statens tekniske lærerkursus. - Axel Ivan Kristensen var i 8 år tillidsmand på Søren Larsen & Sønners Skibsværft A/S.

Liddy Sørensen tog mellemskoleeksamen og stod derefter i lære i et trikotagefirma, en gros og detail. Hun gennemgik kurser i kontorarbejde, bogføring og engelsk og virkede derpå som kontorist ved et firma i Glyngøre samt en tid som lægesekretær. Hun har siden 1963 været hjemmegående husmoder.

IV. D. 1. d. 1) Jane Litten Kristensen er født den 20. november 1958 i Nykøbing M.

IV. D. 1. d. 2) Ann Katja Kristensen er født den 7. august 1963 i Nykøbing M.

IV. D. 1. d. 3) Bill Otto Kristensen er født den 25. januar 1968 i Helsingør.

IV. D. 1. e.

Henny Kristine Kristensen er født den 21. januar 1936 i Nykøbing M. Hun blev gift den 26. marts 1955 i Nykøbing M. med Bent Holm Jensen, der er født den 2. maj 1930 i Holbæk som søn af premierløjtnant Henry Martinus Jensen og hustru Ingrid Holm Frederiksen.

Bosat: Rosendalen 846, Munkebo.

Bent Holm Jensen er skibstømrer.

IV. D. 1. e. 1) Susanne Holm Jensen er født den 17. august 1955 i Nykøbing M.

IV. D. 1. e. 2) Henrik Holm Jensen er født den 21. oktober 1956 i Holbæk.

IV. D. 1. e. 3) Charlotte Holm Jensen er født den 24. april 1963 i Holbæk.

IV. D. 2.

Hans Christian Nielsen er født den 18. august 1898 i Vile sogn, og han døde i maj 1947 i Holstebro og blev begravet i Nykøbing M. Han var gift med Elna Marie Nielsen. Hun er født den 25. august 1900 i Faarup, Lødderup sogn, og hun døde den 28. januar 1933 i Nykøbing M.

Bosat: Nykøbing M.

Hans Christian Nielsen sejlede med en sandsuger og var bl. a. med til at bygge Odde-sund, Vildsund og Aggersund broerne samt et havneanlæg i Helsingør.

I ægteskabet er børnene IV. D. 2. a. - IV. D. 2. b.

IV. D. 2. a.

Orla Nielsen døde ca. 3 år gammel.

IV. D. 2. b.

Anton Johannes Nielsen er født den 3. oktober 1929 i Nykøbing M. Han blev gift den 9. juli 1955 i Aalborg med Ethil Frederikke Petersen, der er født den 13. februar 1930 i Ørum sogn ved Brønderslev som datter af husmand Carl Petersen og hustru Børgine Hansen.

Bosat: Niels Juels Gade 14¹, Aalborg.

Anton Johannes Nielsen gik i skole i Nykøbing M. Han udlærtes i 1950 som maskinarbejder i Nykøbing M. og aftjente fra 1950 til 1951 sin værnepligt ved søværnet, hvorefter han sejlede på langfart i 5 år, heraf 3 år som maskinmester. Han har siden været maskinarbejder i Aalborg, de sidste 5 år på De danske Spritfabrikker.

Ethil Frederikke Petersen gik i skole i Klokkeholm. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

IV. D. 2. b. 1) Carl Mogens Nielsen er født den 27. november 1951 i Aalborg.

Han er i typograflære.

IV. D. 2. b. 2) Jane Nielsen er født den 11. marts 1958 i Aalborg.

IV. D. 2. b. 3) Hans Henning Nielsen er født den 4. september 1959 i Aalborg.

IV. D. 3.

Anna Kathrine Nielsen er født den 16. juni 1900 i Vile sogn. Hun blev gift den 6. oktober 1925 i Aarhus med Marinus Christensen. Han er født den 25. august 1898 i Sejerslev som søn af murerarbejdsmand Christen Christensen og hustru Hedvig, og han døde den 11. juli 1937 i Sejerslev.

Bosat: Munkegade 23¹, Nykøbing M.

Anna Kathrine Nielsen gik i skole i Glyngøre. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og var senere i 8-10 år ansat på en tekstilfabrik i Nykøbing M. Ca. 1941 fik hun ansættelse ved Limfjordsøsters-Kompagniet, hvor hun arbejdede indtil 1960.

Marinus Christensen gik i skole i Nykøbing M. Han udlærtes som herrefrisør og aftjente sin værnepligt i bl. a. København. I 1929 startede han frisørsalon i Sejerslev, som han drev indtil sin død.

I ægteskabet er børnene IV. D. 3. a. - IV. D. 3. e.

IV. D. 3. a.

Georg Emil Kristensen er født den 2. januar 1922 i Nykøbing M. Han blev gift den 23. august 1947 i Mygind med Ellen Margrethe Sørensen, der er født den 2. marts 1925 i Ø. Jølby som datter af højskoleforstander Agnus Sørensen og hustru Dorte Petersen.

Bosat: Kirkevej 29, Hurup Thy.

Georg Emil Kristensen gik i skole i Nykøbing M. Fra sit 17. år sejlede han 1 år, og efter at have været fisker i ca. 3 år aftjente han i 1943 sin værnepligt som minør i Ringkøbing, hvor han var interneret 1½ måned af tyskerne. I ½ år arbejdede han nu som væver, og i 1946 fik han herefter ansættelse ved Jydsk Telefon-Aktieselskab i Thisted, hvor han nu er avanceret til distriktsmontør.

Ellen Margrethe Sørensen gik i skole hos forældrene i Ø. Jølby. Hun virkede som håndvæverske indtil giftermålet, afbrudt af et ophold på Ollerup højskole sommeren 1946.

IV. D. 3. a. 1) Dorte Kristensen er født den 10. august 1949 i Ø. Jølby.

IV. D. 3. a. 2) Lars Kristensen er født den 28. juni 1955 i Hurup Thy.

IV. D. 3. a. 3) Anna Marie Kristensen er født den 17. september 1956 i Vestervig.

IV. D. 3. b.

Emil Christensen er født den 25. januar 1926 i Nykøbing M. Han blev gift den 28. august 1955 i Solbjerg M. med Bente Pedersen, der er født den 10. juni 1936 i Bjergby som datter af gårdejer Poul Pedersen og hustru Jensine Kibsgaard.

Bosat: Solbjerg pr. Solbjerg M.

Emil Christensen gik i skole i Sejerslev samt i Nykøbing M. Han arbejdede først i ca. 4 år som bud i Nykøbing M. og kom derefter i lære på Solbjerg Andelsmejeri, hvor han udlærtes i 1948 og derpå virkede indtil 1967, da mejeriet nedlagdes. Han har siden haft ansættelse på Ø. Jølby Andelsmejeri.

Bente Pedersen gik i skole i Solbjerg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

IV. D. 3. b. 1) Poul Christensen er født den 25. april 1960 i Solbjerg M.

IV. D. 3. b. 2) Jørgen Christensen er født den 10. september 1964 i Solbjerg M.

IV. D. 3. c.

Henning Kristensen er født den 25. januar 1927 i Nykøbing M. Han blev gift den 29. oktober 1961 i København med Jytte Rasmussen, der er født den 5. marts 1937 i Solbjerg sogn, København, som datter af slagtermester Egon Rasmussen og hustru Gudrun Karen Marie Nielsen.

Bosat: Nordborggade 4³, Aarhus C.

Henning Kristensen gik i skole i Nykøbing M. Han udlærtes i 1948 som herrefrisør i Nykøbing M og aftjente fra 1948 til 1949 sin værnepligt i Slagelse. I februar 1968 købte han en herrefrisørsalon i Chr. Wærum's Gade, Aarhus, som han siden har drevet. - Henning Kristensen har taget sangundervisning i en del år og har sunget 8 år i operakoret på Aarhus Teater samt 8 år i Aarhus domkirkes kor.

Jytte Rasmussen bestod realeksamen og var derefter elev på Det danske Pigespejderkorps' husholdningsskole i Korinth. I et år havde hun plads som husassistent i Skotland, og hun var derefter i 5 år laboratorieassistent på Carlsberg bryggerierne.

IV. D. 3. c. 1) Ingelise Kristensen er født den 4. august 1962 i Aarhus.

IV. D. 3. c. 2) Annemette Kristensen er født den 23. maj 1965 i Aarhus.

IV. D. 3. d.

Aase Hedvig Kristensen er født den 13. juni 1928 i Nykøbing M. Hun er gift med Egon Brix Madsen, der er kæmner.

Bosat: Torstedgade 3, Thisted.

I ægteskabet er tre børn.

IV. D. 3. e.

Margit Kristensen er født den 25. september 1930 i Sejerslev. Hun er gift med Tommy Hansen, der er murersvend.

Bosat: Albanivej 1, Næstved.

I ægteskabet er et barn.

IV. D. 4.

Carl Christian Nielsen er født den 15. marts 1902 i Vile sogn. Han blev gift den 27. december 1929 i Lødderup med Kristine Cecilie Nielsen, der er født den 26. april 1904 i Lødderup sogn som datter af dræningsmester Johannes Nielsen og hustru Maren.

Bosat: Poul Buaas Vej 21¹, Aalborg.

Carl Christian Nielsen gik i skole i Glyngøre. Han sejlede derefter i ca. 15 år, hovedsagelig på Limfjorden, og aftjente fra 1924 til 1925 sin værnepligt i Viborg. I 1937 blev han havnearbejder, og han virkede nu som sådan, indtil han blev pensioneret.

Kristine Cecilie Nielsen gik i skole i Lødderup. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og havde bl. a. plads på hotel.

I ægteskabet er børnene IV. D. 4. a. - IV. D. 4. d.

IV. D. 4. a.

Knud Johannes Nielsen er født den 22. marts 1930 i Nykøbing M. Han blev gift den 2. august 1952 i Aalborg med Marie Magdalene Aagaard, der er født den 13. december 1930 i Aalborg.

Bosat: Henrik Gernerøsgade 8, Aalborg.

Knud Johannes Nielsen er arbejdsmand.

IV. D. 4. b.

Inger Lise Nielsen er født den 1. juli 1931 i Nykøbing M. Hun blev gift den 14. maj 1951 i Vejgaard sogn, Aalborg, med Thorleif Birger Gilsbakke, der er født den 7. september 1927 i Hallund som søn af lærer Jens Kristian Gilsbakke og hustru Thora Birgitte Nielsen.

Bosat: Sønderbro 9³, Aalborg.

Thorleif Birger Gilsbakke er arbejdsformand.

IV. D. 4. c.

Irma Nielsen er født den 6. oktober 1935 i Vejgaard sogn, Aalborg. Hun blev gift den 1. september 1956 i Als Østj. med Per Pedersen, der er født den 5. juni 1930 i Als Østj. som søn af tømrer Ejnar Pedersen og hustru Marie.

Bosat: Poul Buaas Vej 36, Aalborg.

Irma Nielsen arbejdede på fabrik indtil giftermålet.

Per Pedersen udlærtes som autoelektriker og kom derefter til flyvevåbenet, hvor han nu er seniorsergent.

IV. D. 4. c. 1) Lone Birgitte Pedersen er født den 16. april 1959 i Aalborg.

IV. D. 4. c. 2) Carsten Pedersen er født den 27. oktober 1964 i Aalborg.

IV. D. 4. d.

Marna Margrethe Nielsen er født den 23. april 1939 i Vejgaard sogn, Aalborg. Hun blev gift den 6. juli 1963 i Toreby L. med Preben Hardy Hansen, der er født den 14. december 1931 i Errindlev som søn af sadelmager Hjalmer R. Hansen og hustru Karen Margrethe.

Bosat: Flintinge pr. Toreby L.

Marna Margrethe Nielsen gik i skole i Aalborg. Hun havde først plads 2 år som husassistent og hun var derefter i 8 år montrice på en radio- og fjernsynsfabrik. Hun har des-

uden gennemgået et kursus i barnepleje.

Preben Hardy Hansen gik i skole i Toreby L. Han udlærtes som malersvend og har de sidste 10 år arbejdet i Nykøbing M.

IV. D. 4. d. 1) Gitta Lissa Hansen er født den 23. august 1957 i Aalborg.

IV. D. 4. d. 2) Dorte Marianne Hansen er født den 2. juni 1967 i Nykøbing F.

IV. D. 5.

Jenny Marie Nielsen er født den 11. maj 1903 i Vile sogn. Hun blev gift første gang ca. 1926 med Engelhardt Hansen. Han er født den 29. juli 1903 i Roslev, og han døde først i december 1965 i København. Ægteskabet var da forlængst blevet ophævet, og efter at Jenny Marie Nielsen havde været gift anden gang med Laurits Mortensen, giftede hun sig tredje gang den 26. marts 1954 i Aalborg med Charles Christensen. Han er født den 5. december 1897 i Aalborg, og han døde den 7. juli 1959 samme sted.

Bosat: Rosenlundsgade 5², Aalborg.

Jenny Marie Nielsen gik i skole i Glyngøre. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Engelhardt Hansen gik i skole i Roslev. Han udlærtes som barber og drev i en årrække egen salon i Nykøbing M. og i København. Han var derpå indtil ca. 1954 ansat i en frisørsalon i Krystalgade, København.

Charles Christensen var beskæftiget som havnearbejder.

I Jenny Marie Nielsens første ægteskab er børnene IV. D. 5. a. - IV. D. 5. c.

IV. D. 5. a.

Inger Lise Hansen er født den 22. maj 1927 i Nykøbing M. Hun er gift med Karl Jensen, der er gartner.

Bosat: Darris Home, Croton on Hudson, New York, USA.

I ægteskabet er to børn.

IV. D. 5. b.

Birthe Hansen er født den 3. april 1931 i København. Hun er gift med Georg Belhauge, der er arbejdsmand.

Bosat: Vendersgade 26, København K.

I ægteskabet er 7 børn.

IV. D. 5. c.

Kirsten Hansen er født den 17. maj 1935 i Nykøbing M. Hun blev gift den 26. december 1956 i Vor Frue sogn, Aalborg, med Børge Gulliam Nielsen, der er født den 14. juli 1930 i Vor Frue sogn, Aalborg, som søn af havnearbejder Niels Martinus Nielsen og hustru Clara Louise Magdalene Jørgensen.

Bosat: Nordre Fasanvej 34, København F.

Kirsten Hansen gik i skole i Nykøbing M. Hun udlærtes som syerske og fik i 1962 ansættelse på Carli Gry's modelsalon i København, hvor hun siden 1967 har været direktrice.

Børge Gulliam Nielsen gik i skole i Aalborg. Han arbejdede først i 3-4 år som bud og var derefter en tid kontorassistent i Det danske Vagtselskab, hvorpå han virkede som vægter i ca. 3 år i Aalborg og ca. 4 år i København. I 5 år var han nu lagerekspedient i et tapetfirma, og de sidste ca. 10 år har han været kommunalarbejder.

IV. D. 5. c. 1) Charly Nielsen er født den 10. februar 1954 i Aalborg.

IV. D. 5. c. 2) Frank Nielsen er født den 16. november 1957 på Frederiksberg.

IV. D. 6.

Magnus Peter Nielsen er født den 23. december 1904 i Vile sogn. Han blev gift den 6. december 1939 i Frederikshavn med Gerda Overgaard, der er født den 22. august 1920 i Frøslev som datter af Carl Overgaard og hustru Jensine.

Bosat: Borgmester Hassings Vej 7, Frederikshavn.

Magnus Peder Nielsen gik i skole i Glyngøre samt i Nykøbing M. Han sejlede i ca. 6 år og aftjente i 1925 sin værnepligt ved søværnet. I ca. 15 år var han nu bundgarnsfisker fra Frederikshavn, og i 1951 fik han derpå ansættelse ved Frederikshavn kommune, hvor han siden har været kommunalarbejder.

Gerda Overgaard gik i skole i Frøslev. Hun gennemgik efter skolegangen uddannelse ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene IV. D. 6. a. - IV. D. 6. d.

IV. D. 6. a.

Georg Nielsen er født den 24. januar 1940 i Frederikshavn. Han blev gift den 23. marts 1963 i Bangsbostrand med Birthe Ottine Degn Christiansen, der er født den 7. august 1944 i Frederikshavn som datter af vognmand Niels Christian Degn Christiansen og hustru Kristine.

Bosat: Understed pr. Sæby.

Georg Nielsen gik i skole i Frederikshavn. Han udlærtes i 1960 som maskinarbejder hos Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn, hvor han siden har virket.

Birthe Ottine Degn Christiansen gik i skole i Frederikshavn. Hun gennemgik uddannelse som kokkepige og havde bl. a. ansættelse på restaurant Ritz samt i Vinkjælderen, Frederikshavn.

IV. D. 6. a. 1) Henrik Degn Nielsen er født den 8. april 1964 i Frederikshavn.

IV. D. 6. a. 2) Merethe Degn Nielsen er født den 25. maj 1968 i Frederikshavn.

IV. D. 6. b.

Aase Nielsen er født den 29. januar 1943 i Frederikshavn. Hun blev gift den 1. september

1962 i Frederikshavn med Peder Frank Iversen, der er født den 22. januar 1943 i Frederikshavn som søn af Peter Iversen og hustru Helene Christiane Larsen.

Bosat: Provst Dreslers Vej 24, Frederikshavn.

Aase Nielsen gik i skole i Frederikshavn. Hun lærte først husgerning og var derefter beskæftiget på sygehuset i køkkenafdelingen samt på fabrik.

Peder Frank Iversen gik i skole i Frederikshavn. Han stod først i lære som skibsbygger og kom derpå ud at sejle som jungmand. Han er nu skibskaptajn og sejler på langfart med M/S "Franze".

IV. D. 6. b. 1) Per Frank Iversen er født den 24. oktober 1961 i Frederikshavn.

IV. D. 6. b. 2) Jan Iversen er født den 25. september 1963 i Frederikshavn.

IV. D. 6. c.

Ruth Helene Overgaard Nielsen er født den 12. marts 1947 i Frederikshavn. Hun blev gift den 23. marts 1967 i Fladstrand kirke, Frederikshavn, med Lindhardt Pedersen, der er født den 23. november 1944 i Flauenskjold, Voer sogn, som søn af arbejdsmand Anton Kristian Pedersen og hustru Erna Krestine Marie Jensen.

Bosat: Sneppevej 8, Frederikshavn.

Ruth Helene Overgaard Nielsen gik i skole i Fladstrand og var desuden i 1962 elev på Vandel ungdomsskole. Hun arbejdede først en tid ved husgerning og kom derefter i manufaktur-lære, hvor hun udlærtes i 1967.

Lindhardt Pedersen gik i skole i Bangsbostrand. Han udlærtes i 1964 som tømrer og aftjente fra 1965 til 1966 sin værnepligt i Randers. Han har siden arbejdet som tømrersvend i Frederikshavn.

IV. D. 6. c. 1) Karina Overgaard Pedersen er født den 2. februar 1968 i Frederikshavn.

IV. D. 6. d.

Inge Kristine Nielsen er født den 11. juni 1952 i Frederikshavn.

IV. D. 7.

Viggo Nielsen er født den 4. december 1906 i Vile sogn. Han blev gift i Nykøbing M. med Jenny Margrethe Rasmussen, der er født den 29. juli 1914 i Nykøbing M.

Bosat: Fr. Bangs Vej 6, Nykøbing M.

Viggo Nielsen gik i skole i Nykøbing M. Han lærte efter skolegangen fiskeri og har siden 1947 fisket østers for Limfjordsøsters-Kompagniet.

Jenny Margrethe Rasmussen gik i skole i Nykøbing M. Hun var derefter beskæftiget som hattesyerske samt som ekspeditrice i en slagterforretning.

I ægteskabet er sønnen IV. D. 7. a.

IV. D. 7. a.

Allan Nielsen er født den 23. april 1948.

Bosat: Fr. Bangs Vej 6, Nykøbing M.

Allan Nielsen er i typograflære.

IV. D. 8.

Sigfred Nielsen er født den 30. august 1908 i Vile sogn. Han blev gift den 23. marts 1935 i Vejgaard sogn, Aalborg, med Thora Jensine Nielsen, der er født den 21. august 1907 i Lødderup sogn som datter af arbejdsmand Johannes Nielsen og hustru Maren Kristine Poulsen.

Bosat: Thomstedgade 9, Aalborg.

Sigfred Nielsen gik i skole i Nykøbing M. Han sejlede i ca. 10 år, bl. a. med en Mærskbåd på Nord- og Sydamerika. I 1929 aftjente han sin værnepligt ved søværnet, og siden 1937 har han været ansat som eternitarbejder på Dansk Eternit-fabrik A/S, Aalborg.

Thora Jensine Nielsen gik i skole i Legind. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

I ægteskabet er sønnen IV. D. 8. a.

IV. D. 8. a.

Leif Nielsen er født den 20. september 1935 i Vejgaard sogn, Aalborg. Han blev gift den 2. april 1958 i Hjørring med Aase Irene Svendsen, der er født den 2. september 1931 i Volstrup som datter af gaardejer Alfred Svendsen og hustru Anna Jensen.

Bosat: Balders Vænge 2, Lunden pr. Nordborg.

Leif Nielsen gik i skole i Vejgaard ved Aalborg. Han udlærtes som mekaniker i Aalborg og aftjente derpå sin værnepligt i Viborg, København og Nr. Uttrup, hvorfra han hjemsendtes som korporal. En tid arbejdede han atter som mekaniker, og i 1965 dimitteredes han derpå som teknikum-ingeniør. Han har siden haft ansættelse på Danfoss.

Aase Irene Svendsen gik i skole i Sæby. Hun havde først plads som husassistent og var på husholdningsskole i Silkeborg. Efter et ophold på Rødkilde sygeplejeforskole blev hun elev på Kommunehospitalet i Aalborg, hvorfra hun i 1957 bestod eksamen som sygeplejerske. Hun virkede nu som sådan den sidste tid inden giftermålet samt i den periode, hvori hendes mand læste på teknikum.

IV. D. 8. a. 1) Kurt Lykke Nielsen er født den 5. juli 1958 i Vejgaard sogn, Aalborg.

IV. D. 8. a. 2) Finn Lykke Nielsen er født den 27. december 1959 i Aalborg.

IV. D. 8. a. 3) Jan Lykke Nielsen er født den 7. december 1960 i Aalborg.

IV. D. 8. a. 4) Pia Lykke Nielsen er født den 6. september 1967 i Lunden, Havnbjerg sogn.

IV. E.

Nielsine Pedersen er født den 11. september 1878 i Lindum, Selde sogn, og hun døde den 5. august 1962. Hun blev gift den 5. juni 1908 i Selde med Laurits Jensen. Han er født den 11. september 1853 i Ginderup, Krejbjerg sogn, som søn af husmand Jens Laursen og hustru Ane Marie Nielsdatter, og han døde i 1941 og blev begravet i Selde. *død 3/4 - 1941 be.*

Bosat: Lindum pr. Roslev.

Laurits Jensen var tømrermester i Lindum.

Nielsine Pedersen havde børnene IV. E. 1. - IV. E. 7.

*opfundt
Svarrevædet Jens H.*

IV. E. 1.

Karen Marie Pedersen er født den 21. september 1900 i Lindum, Selde sogn. Hun blev gift den 19. november 1922 i Selde med Niels Marinus Christensen, der er født den 27. januar 1902 i Dølby som søn af tækkemand Niels Christensen og hustru Dorthea Margrethe.

Bosat: Dannebrogsgade 20, Viborg.

Karen Marie Pedersen gik i skole i Selde. Hun lærte efter skolegangen husgerning på forskellige gårde og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Niels Marinus Christensen gennemgik uddannelse ved landbruget og var desuden en tid gartnermedhjælper. Han virkede derefter som arbejdsmand forskellige steder, indtil han blev pensioneret.

I ægteskabet er børnene IV. E. 1. a. - IV. E. 1. g.

IV. E. 1. a.

Nicoline Margrethe Christensen er født den 7. oktober 1925 i Dølby. Hun er gift med Poul Borum, der er lokomotivfører.

Bosat: Blichersvej 29, Helsingør.

I ægteskabet er børnene Inger Merete, Bjarne, Steen og Rita.

IV. E. 1. b.

Anna Nielsine Christensen er født den 21. november 1926 i Dølby. Hun blev gift den 21. november 1948 i Viborg med Ejler Otto Grønkjær Jensen, der er født den 12. december 1921 i Frederiks som søn af Martin Grønkjær Jensen og hustru Ane Marie Sørensen.

Bosat: Iller Huse pr. Ans By.

Anna Nielsine Christensen gik i skole i Viborg. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet. Hun har senere været beskæftiget i sin mands forretning.

Ejler Otto Grønkjær Jensen arbejdede først nogle år ved landbruget og var derefter beskæftiget som slagteriarbejder. I 6 år havde han en symaskineforretning i Silkeborg, og han er nu brugtvognsforhandler.

IV. E. 1. b. 1) Susanne Grønkjær Jensen er født den 4. maj 1961 i Horsens.

IV. E. 1. c.

Niels Laurits Christensen er født den 27. april 1928 i Dølby.

Bosat: Dannebrogsgade 20, Viborg.

IV. E. 1. d.

Svend Egon Christensen er født den 13. april 1930 i Resen ved Skive. Han blev gift den 23. marts 1957 i Herning med Marie Eriksen, der er født den 9. februar 1925 i Viborg som datter af vognmand Erik Ths. Eriksen og hustru Anna Christine Nielsen.

Bosat: Islandsvej 20, Viborg.

Svend Egon Christensen gik i skole i Viborg. Han var fra sit 18. år fabriksarbejder i København i ca. 5 år og fik derpå i 1954 ansættelse hos en vinduespolerer i Viborg, hvor han arbejdede indtil 1962, da han startede egen vinduespolererforretning i Viborg.

Marie Eriksen gik i skole i Viborg, hvor hun bestod realeksamen. Hun var først 1 år på kontor samt 1 år i forretning og fik derpå i 1944 ansættelse som telefonist ved Jydsk Telefon-Aktieselskab, Viborg, hvor hun siden har virket.

IV. E. 1. d. 1) Jeanette Birgitte Christensen er født den 27. juni 1960 i Viborg.

IV. E. 1. d. 2) Bo Asbjørn Christensen er født den 17. december 1966 i Viborg.

IV. E. 1. e.

Henry Christensen er født den 20. december 1932 i Viborg.

Han er udlært maler og arbejder som svend.

IV. E. 1. f.

Svend Eigil Christensen er født den 9. april 1934 i Viborg. Han er gift og har flere børn.

Bosat: Greisvej 60, København S.

Svend Eigil Christensen er murerarbejdsmand.

IV. E. 1. g.

Leif Ejler Christensen er født den 10. marts 1936 i Viborg, og han døde ca. 10 måneder gammel.

IV. E. 2.

Aage Severin Pedersen er født den 15. maj 1905 i Lindum, Selde sogn. Han blev gift den 29. september 1929 i Hjerck med Inger Elisabeth Knudsen, der er født den 21. maj 1907 i Bajlum, Hjerck sogn, som datter af gårdejer Christian Knudsen og hustru Cecilie Jensen.

Bosat: Hjerck Central pr. Roslev.

Aage Severin Pedersen gik i skole i Selde. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, hvorefter han havde forskelligt arbejde. I 1941 blev han vejmand ved Hjerck-Harre kommune, og han virkede nu her indtil 1967.

Inger Elisabeth Knudsen gik i skole i Hjerck. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet. I 1931 overtog hun Hjerck Central, hvor hun siden har været bestyrer.

I ægteskabet er børnene IV. E. 2. a. - IV. E. 2. f.

IV. E. 2. a.

Karen Margrethe Pedersen er født den 11. december 1929 i Hjerck. Hun blev gift den 13. november 1949 i Hjerck med Aksel Johannes Knudsen, der er født den 24. oktober 1919 i Jebjerg som søn af Emil Knudsen og hustru Pouline Thordal.

Bosat: Nørrevang 11, Durup.

Karen Margrethe Pedersen gik i skole i Hjerck og var derpå indtil giftermålet beskæftiget ved husgerning. Senere har hun i en årrække virket som kogerske, og hun skal nu forestå køkkenet og cafeteriet i Duruphallen.

Aksel Johannes Knudsen gik i skole i Grinderslev. Han arbejdede først en tid ved landbruget og var senere murerarbejdsmand. Ind imellem gennemgik han et motor- og maskinkursus, og i 1956 fik han derpå ansættelse på en fabrik i Durup, hvor han var indtil juli 1968, da han blev inspektør for Duruphallen.

IV. E. 2. a. 1) Aase Knudsen er født den 27. december 1950 i Tøndering.

IV. E. 2. a. 2) Bent Knudsen er født den 26. juli 1956 i Durup.

IV. E. 2. b.

Eva Pedersen er født den 16. januar 1932 i Hjerck.

Bosat: Drosselvej 5, Odense.

Eva Pedersen gik i skole i Hjerck. Hun arbejdede først som husassistent i forskellige pladser og var derefter i nogle år beskæftiget som telefonist. Ind imellem havde hun et ophold på Try højskole, og de sidste ca. 10 år har hun virket som syerske i Odense.

IV. E. 2. c.

Kjeld Pedersen er født den 28. januar 1935 i Hjerck. Han blev gift den 8. juli 1961 i Resen ved Skive med Sonja Mikkelsen der er født den 23. januar 1932 i Hem som datter af malermester Ernst Mikkelsen og hustru Theodora Cecilie Møller.

Bosat: Allégade 35, Skive.

Kjeld Pedersen gik i skole i Hjerck. Han udlærtes i 1952 indenfor kolonialbranchen og var derpå i 1½ år kommis i Breum. Vinteren 1953-1954 var han elev på højskolen Købmandshvile i Ringsted, og efter at have arbejdet 7 år som kontormand og repræsentant i et koloni-

al engros firma i Skive samt 1½ år som repræsentant for et firma i Silkeborg fik han i 1962 ansættelse som kontorassistent ved Skive Kulkompagni A/S.

Sonja Mikkelsen gik i skole i Skive. Hun udlærtes i 1951 som kontorassistent og fik derpå ansættelse hos firmaet Michael Nielsen, Skive, hvor hun virkede i 10 år, de sidste 7 år som bogholderske.

IV. E. 2. c. 1) Henrik Pedersen er født den 10. november 1962 i Skive.

IV. E. 2. c. 2) Karsten Pedersen er født den 27. januar 1966 i Skive.

IV. E. 2. d.

Svend Aage Pedersen er født den 25. maj 1936 i Hjerk. Han blev gift den 9. maj 1956 i Hjerk med Bente Musgaard Pedersen, der er født den 30. marts 1939 i Lindum, Selde sogn, som datter af landmand Vagn Musgaard Pedersen og hustru Lilly Kristiansen.

Bosat: Sæby pr. Glyngøre.

Svend Aage Pedersen gik i skole i Hjerk. Han lærte landbruget og aftjente fra 1956 til 1957 sin værnepligt i Varde. I 6-7 år arbejdede han nu på en møbelfabrik, og efter bl. a. at have været murerarbejdsmand købte han i 1966 en gård i Sæby, som han siden har drevet.

Bente Musgaard Pedersen gik i skole i Hjerk. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

IV. E. 2. d. 1) Lisbet Musgaard Pedersen er født den 7. december 1955 i Bajlum, Hjerk sogn.

IV. E. 2. d. 2) Gitte Musgaard Pedersen er født den 5. juni 1957 i Bajlum.

IV. E. 2. d. 3) Lene Musgaard Pedersen er født den 8. oktober 1958 i Bajlum.

IV. E. 2. d. 4) Per Musgaard Pedersen er født den 1. maj 1960 i Tøndering.

IV. E. 2. d. 5) Berit Musgaard Pedersen er født den 26. september 1961 i Tøndering.

IV. E. 2. d. 6) Claus Musgaard Pedersen er født den 8. december 1964 i Tøndering.

IV. E. 2. d. 7) Udøbt barn, født den 23. juni 1968 i Skive.

IV. E. 2. e.

Finn Pedersen er født den 7. maj 1938 i Hjerk.

Bosat: Ryegade 14, København N.

Finn Pedersen er bestyrer af hotel Ry i København.

IV. E. 2. f.

Jens Jørgen Pedersen er født den 23. august 1942 i Hjerk. Han blev gift den 4. februar 1967 i Jebjerg med Bodil Christensen, der er født den 30. august 1948 i Jebjerg som datter af Knud Christensen og hustru Helga.

Bosat: Lyby pr. Skive.

Jens Jørgen Pedersen gik i skole i Hjerk. Han arbejdede først 2½ år ved landbruget og kom derefter i lære som møbelsnedker. I 1963 blev han udlært, og efter fra 1963 til 1964 at have aftjent sin værnepligt i Randers var han bl. a. 2 år hos Bang & Olufsen, Skive. Han har siden marts 1968 været ansat som møbelsnedker i Lyby.

Bodil Christensen gik i skole i Jebjerg og hun var desuden elev på Lægaarden ungdomsskole, Holstebro. Hun arbejdede først en tid som syerske på Asani i Viborg og havde derefter i ca. 2 år ansættelse hos Bang & Olufsen, Skive.

IV. E. 2. f. 1) Henriette Pedersen er født den 15. maj 1967 i Jebjerg.

IV. E. 3.

Jens Jensen er født den 24. februar 1909 i Lindum, Selde sogn. Han blev gift den 20. marts 1938 i Hadbjerg med Gerda Sørensen, der er født den 8. august 1912 i Todbjerg som datter af gårdejer Niels Madsen Sørensen og hustru Maren Kirstine Sørensen.

Bosat: Laurbjerg Mark pr. Laurbjerg.

Jens Jensen gik i skole i Selde. Han lærte efter skolegangen landbruget og aftjente fra 1929 til 1930 sin værnepligt i Viborg. Fra 1932 til 1933 var han elev på Asmildkloster Landbrugsskole, i 1935 havde han et ophold på Hadsten Gymnastikhøjskole, og i 1938 købte han derpå en statsejendom i Volstrup. Han drev denne i 9 år, og efter i 16 år at have været forpagter af Knudstrupgaard under herregaarden Bidstrup købte han i 1963 gården Laursminde i Laurbjerg, der er på 23 tdr. land. Han driver nu denne, samtidig med at han har 4½ td. land i forpagtning.

Gerda Sørensen gik i skole i Hadbjerg. Hun havde først plads som husassistent og virkede derpå indtil giftermålet som husmoderafløser.

I ægteskabet er børnene IV. E. 3. a. - IV. E. 3. b.

IV. E. 3. a.

Harry Laurits Jensen er født den 7. oktober 1939 i Volstrup, Lingaa sogn. Han blev gift den 17. februar 1963 i Granslev med Lis Thomsen, der er født den 7. december 1938 i Søby som datter af arbejdsmand Tage Thomsen og hustru Gerda Nielsen.

Bosat: Frederiksgade 106, Brønderslev.

Harry Laurits Jensen gik i skole i Granslev samt i Houlbjerg. Han udlærtes i 1960 som mekaniker i Struer og aftjente fra 1960 til 1962 sin værnepligt i Holstebro. Efter hjemsendelsen blev han værkfører hos Morris-forhandleren i Struer, og han virkede nu her indtil 1967, da han fik ansættelse som værkfører hos General Motor's forhandler i Brønderslev.

Lis Thomsen gik i skole i Houlbjerg. Hun var indtil giftermålet beskæftiget som ekspeditrice i en bagerforretning.

IV. E. 3. a. 1) Hans Jensen er født den 5. januar 1964 i Struer.

IV. E. 3. a. 2) Lone Jensen er født den 13. juli 1965 i Struer.

IV. E. 3. b.

Børge Jensen er født den 29. juli 1949 i Granslev sogn.

Bosat: Laurbjerg Mark pr. Laurbjerg.

Børge Jensen er beskæftiget som rørlægger.

IV. E. 4.

Anton Marinus Jensen er født den 19. august 1910 i Lindum, Selde sogn.

Bosat: Lindum pr. Roslev.

Anton Marinus Jensen gik i skole i Selde. Han arbejdede først 2 år ved landbruget samt $1\frac{1}{2}$ år ved mejeribrug og kom derefter i skomagerlære. I 1933 blev han udlært, og kort efter startede han egen skomagerforretning i Selde, som han drev indtil 1956, da han solgte den. Han har siden arbejdet ved forskelligt.

IV. E. 5.

Anna Kathrine Jensen er født den 22. september 1912 i Lindum, Selde sogn. Hun blev gift den 22. september 1938 i Grinderslev med Kristen Madsen Christensen, der er født den 16. februar 1902 i Mogenstrup, Grinderslev sogn, som søn af gårdejer Johannes Christensen og hustru Hanne Christensen.

Bosat: Mogenstrup pr. Jebjerg.

Anna Kathrine Jensen gik i skole i Selde. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Kristen Madsen Christensen gik i skole i Mogenstrup. Han lærte landbruget hjemme, hvor han tjente indtil sit 27. år, afbrudt af et højskoleophold i Rinkenæs vinteren 1922-1923. I 1929 overtog han fødegården i Mogenstrup, som han siden har drevet.-Kristen Madsen Christensen var kommunekasserer fra 1937 til 1940 samt medlem af Sogneraadet fra 1937 til 1958.

I ægteskabet er børnene IV. E. 5. a. - IV. E. 5. f.

IV. E. 5. a.

Hanne Christensen er født den 31. juli 1939 i Mogenstrup, Grinderslev sogn. Hun blev gift den 10. oktober 1959 i Grinderslev med Børge Kristian Albøge, der er født den 27. september 1932 i Voerladegaard sogn som søn af arbejdsmand Bent G. Albøge og hustru Agnes.

Bosat: Rybjerg pr. Roslev.

Hanne Christensen gik i skole i Mogenstrup. Hun havde først plads som husassistent og var derpå sommeren 1956 elev på ungdomsskolen i Aabybro. En tid arbejdede hun i en købmandsforretning, hvorefter hun atter var beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet.

Børge Kristian Albøge gik i skole i Højlund. Han lærte landbruget og aftjente fra 1952 til 1954 sin værnepligt i Vordingborg. Fra 1959 til 1963 drev han en ejendom ved Silkeborg, og han købte derpå en gård i Rybjerg, som han siden har drevet. - Børge Kristian Albøge har siddet i bestyrelsen for Brugsforeningen og den lokale Husmandsforening. Han er nu formand for Kontrolforeningen.

IV. E. 5. a. 1) Udøbt barn, født den 22. juni 1961 i Them, død den 4. juli samme år.

IV. E. 5. a. 2) Jørgen Albøge er født den 18. september 1962 i Aarhus.

IV. E. 5. a. 3) Karin Albøge er født den 9. november 1966 i Aarhus.

IV. E. 5. b.

Laust Væver Christensen er født den 18. juni 1942 i Mogenstrup, Grinderslev sogn.

Bosat: Stampesvej 60, Vejle.

Laust Væver Christensen gik i skole i Mogenstrup og var desuden elev på ungdomsskolen i Aabybro. Han udlærtes som snedker og aftjente derefter sin værnepligt i Aarhus. Han virker nu som møbelsnedker i Vejle.

IV. E. 5. c.

Sinne Christensen er født den 8. juli 1945 i Mogenstrup, Grinderslev sogn. Hun blev gift den 14. november 1964 i Grinderslev med Egon Christensen Børsting, der er født den 4. februar 1941 i Grættrup, Junget sogn, som søn af landmand Carl Børsting og hustru Margrethe Pedersen.

Bosat: Grættrup pr. Roslev.

Sinne Christensen gik i skole i Mogenstrup og var desuden elev på ungdomsskolen i Aabybro. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Egon Christensen Børsting gik i skole i Grættrup. Han lærte landbruget og aftjente sin værnepligt i Viborg. En kort tid stod han i tømrerlære, men han vendte atter tilbage til landbruget og købte i 1964 sin nuhavende ejendom i Grættrup, som hovedsagelig passes af hustruen, idet han selv arbejder som tømrer. - Egon Christensen Børsting er formand for husmandsforeningen.

IV. E. 5. c. 1) Birgitte Børsting er født den 14. august 1965 i Grættrup, Junget sogn.

IV. E. 5. c. 2) Marianne Børsting er født den 5. maj 1967 i Grættrup.

IV. E. 5. d.

Johannes Smed Christensen er født den 25. maj 1949 i Mogenstrup, Grinderslev sogn.
Han er fodermester i Hjerk.

IV. E. 5. e.

Kirsten Christensen er født den 2. juli 1953 i Mogenstrup.

IV. E. 5. f.

Anders Christian Christensen er født den 8. marts 1956 i Mogenstrup.

IV. E. 6.

Jens Peter Væver Jensen er født den 30. april 1914 i Lindum, Selde sogn. Han blev gift den 25. februar 1938 i Sæby ved Durup med Mette Marie Jensen Hillegaard, der er født den 5. maj 1913 i Sæby som datter af gårdejer Jens Jensen Hillegaard og hustru Kathrine Lauritsen Dalgaard.

Bosat: Batum pr. Roslev.

Jens Peter Væver Jensen gik i skole i Selde. Han lærte efter skolegangen landbruget og købte i 1942 en ejendom på $14\frac{1}{2}$ td. land i Batum med tilhørende kridtgrav. Han har siden drevet denne ejendom. - Jens Peter Væver Jensen har bl. a. været formand for husmandsforeningen Fremad i Selde.

Mette Marie Jensen Hillegaard gik i skole i Sæby. Hun lærte efter skolegangen husgerning hjemme og opholdt sig her indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene IV. E. 6. a. - IV. E. 6. f.

IV. E. 6. a.

Sven Aage Jensen er født den 1. september 1938 i Sæby. Han blev gift den 5. maj 1962 i Rønbjerg med Inga Marie Hansen, der er født den 26. februar 1942 i Rønbjerg som datter af arbejdsmand Kristian Emil Hansen og hustru Ingrid Poulsen.

Bosat: Sandvigsvej 4, Aarbjerg pr. Skive.

Sven Aage Jensen gik i skole i Aasted. Han arbejdede først en tid ved landbruget, og efter vinteren 1954-1955 at have været elev på ungdomsskolen i Aabybro kom han i lære som murer. I 1960 blev han udlært, fra 1960 til 1961 aftjente han sin værnepligt i Hvorup, og han har siden arbejdet som svend.

Inga Marie Hansen gik i skole i Rønbjerg. Hun var først husassistent og havde derpå i 1957 et ungdomsskoleophold, hvorefter hun arbejdede tre år på Aasted central. Hun har nu børn i dagpleje.

IV. E. 6. a. 1) Kirsten Jensen er født den 22. september 1962 i Tøndering.

IV. E. 6. a. 2) Henning Jensen er født den 1. december 1963 i Tøndering.

IV. E. 6. b.

Karen Margrete Jensen er født den 9. juni 1940 i Sæby. Hun blev gift den 31. august 1961 i Aasted med Frede Ejler Aggerholm, der er født den 18. marts 1938 i Tødsø som søn af gårdejer Kristen Aggerholm og hustru Anna Madsen.

Bosat: Mølgaard, Kongsvad pr. Hobro.

Karen Margrete Jensen gik i skole i Aasted og var desuden i 1956 elev på ungdomsskolen i Aabybro. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, afbrudt af et ophold på idrætshøjskolen i Sønderborg vinteren 1959-1960. Hun virker nu som gymnastikleder i Handest.

Frede Ejler Aggerholm gik i skole i Aasted og var desuden vinteren 1953-1954 elev på Jebjerg ungdomsskole. Han lærte landbruget, afbrudt af militærtjeneste i Viborg 1957-1959, og havde vinteren 1959-1960 et ophold på Ladelund landbrugsskole. I 1964 købte han gården Mølgaard, som han siden har drevet.

IV. E. 6. b. 1) Annette Aggerholm er født den 20. oktober 1964 i Skive.

IV. E. 6. b. 2) Jens Aggerholm er født den 18. april 1967 i Kongsvad.

IV. E. 6. c.

Dagny Jensen er født den 11. oktober 1942 i Batum, Selde sogn. Hun blev gift den 31. marts 1965 i Aasted med Ove Pinholdt Jespersen, der er født den 14. juni 1943 i Nr. Eng, Aasted sogn, som søn af gårdejer Peter Pinholdt Jespersen og hustru Anna Bodilsen.

Bosat: Syvtallet pr. Roslev.

Dagny Jensen gik i skole i Aasted samt i Roslev. Hun havde først plads som husassistent og lærte derefter at sy på Elisabethskolen i Skive. Den sidste tid inden giftermålet var hun modeldirektrice i Brande. Hun underviser nu i syning på aftenskolen.

Ove Pinholdt Jespersen gik i skole i Aasted. Han lærte landbruget, afbrudt af militærtjeneste ved livgarden 1962, og besøgte vinteren 1964-1965 Asmildkloster landbrugsskole. I 1965 købte han en gård i Syvtallet, som han siden har drevet.

IV. E. 6. c. 1) Peter Pinholdt Jespersen er født den 15. maj 1965 i Syvtallet, Roslev sogn.

IV. E. 6. c. 2) Paul Pinholdt Jespersen er født den 9. september 1967 i Syvtallet.

IV. E. 6. d.

Laurits Jensen er født den 17. september 1944 i Batum, Selde sogn.

Bosat: Batum pr. Roslev.

Laurits Jensen gik i skole i Aasted og var desuden elev på ungdomsskolen i Aabybro. Han gennemgik uddannelse ved landbruget, afbrudt af militærtjeneste i Viborg 1964-1965, og besøgte vinteren 1966-1967 Bygholm landbrugsskole. Han rejste derefter til Norge, hvor han er fodermester på en gård i Eidsberg.

IV. E. 6. e.

Jensine Kathrine Jensen er født den 16. oktober 1946 i Batum, Selde sogn. Hun blev gift den 30. december 1964 i Aasted med Poul Evald Andersen, der er født den 19. maj 1945 i Højslev kirkeby som søn af arbejdsmand Knud Andersen og hustru Anna Lise Petersen.

Bosat: Tovstruplund pr. Durup.

Jensine Kathrine Jensen gik i skole i Aasted. Hun arbejdede som stuepige på alderdomshjemmet i Selde og var i 1963 elev på ungdomsskolen i Aabybro.

Poul Evald Andersen gik i skole i Højslev samt i Durup. Han arbejdede først en tid ved landbruget og kom derpå i lære som murer. I 1966 blev han udlært, og han har siden arbejdet som svend, afbrudt af et ophold på håndværkerskolen i Hørby.

IV. E. 6. e. 1) Jan Andersen er født den 28. maj 1964 i Batum, Selde sogn.

IV. E. 6. e. 2) Helle Andersen er født den 29. december 1965 i Batum.

IV. E. 6. f.

Else Jensen er født den 24. oktober 1951 i Batum, Selde sogn.

IV. E. 7.

Ingvard Jensen er født den 10. maj 1916 i Lindum, Selde sogn. Han blev gift den 10. juni 1949 i Durup med Emmy Irene Andersen, der er født den 6. oktober 1929 i Hjerik som datter af cykelhandler Aage Andersen og hustru Hilda Jensen.

Bosat: Søndergade 23, Durup.

Ingvard Jensen gik i skole i Selde. Han arbejdede ved landbruget indtil ca. 1947, og efter at have været brødkusk i et år blev han i 1950 ansat på en møbelfabrik i Durup. Han har siden 1951 arbejdet på møbelfabrikken Doca i Durup.

Emmy Irene Andersen gik i skole i Nautrup samt i Durup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og arbejdede ved dette indtil giftermålet.

IV. E. 7. a. Aase Jensen er født den 11. juni 1950 i Durup.

IV. E. 7. b. Bente Jensen er født den 27. april 1952 i Durup.

IV. E. 7. c. Jytte Jensen er født den 8. februar 1958 i Durup.

IV. E. 7. d. Alex Jensen er født den 17. juli 1966 i Durup.

IV. F.

Kirsten Marie Pedersen er født den 28. juni 1880 i Lindum, Selde sogn, og hun døde den 26. december 1887 samme sted.

IV. G.

Else Pedersen er født den 6. april 1882 i Lindum, Selde sogn.

Det vides om hende, at hun aldrig blev gift, samt at hun havde sønnen Peter, der er ugift og har været daglejer i Selde.

IV. H.

Petrea Pedersen er født den 14. november 1884 i Lindum, Selde sogn, og hun døde den 17. januar 1885 samme sted.

IV. J.

Anders Christian Pedersen er født den 9. april 1887 i Selde.

Bosat: De gamles hjem, Selde.

Anders Christian Pedersen gik i skole i Selde. Han lærte efter skolegangen landbrug og drev i en årrække en ejendom på 12 tdr. land i Grynderup.



IV. A. Inger Marie Pedersen og
Anders M. Nielsen



IV. A. 2. Elisabeth
Kathrine Nielsen



IV. D. Christine Peder-
sen og Anton Nielsen



IV. D. 1. Else Marie
Nielsen og Otto Kristensen



IV. D. 2. Hans Chr. Nielsen og
Elna Marie Nielsen



IV. D. 3. Anna Kathrine Nielsen og
Marinus Christensen



IV. D. 4. Carl Chr. Nielsen og
Kristine Cecilie Nielsen



IV. D 5. Jenny Marie
Nielsen



IV. D. 5. Engelhardt
Hansen



IV. D. 5. Charles
Christensen



IV. D. 6. Magnus Peter Nielsen og Gerda Overgaard med børn, svigerbørn og børnebørn



IV. D. 7. Viggo Nielsen og Jenny Margrethe Rasmussen



IV. D. 8. Sigfred Nielsen og Thora J. Nielsen



IV. E. Nielsine Pedersen og Laurits Jensen



IV. E. Huset i Lindum



**IV. E. 1. Karen M. Pedersen og
Niels M. Christensen**



**IV. E. 2. Aage Severin Pedersen og
Inger E. Knudsen**



**IV. E. 3. Jens Jensen og
Gerda Sørensen**



**IV. E. 5. Anna K. Jensen og
Kr. Madsen Christensen**



IV. E. 6. Jens Peter Væver Jensen



**IV. E. 7. Ingvard Jensen
og Emmy Irene Andersen**

*Supplement
til bogens
efterkommeroversigt*

Naturligvis er en slægtsbog ikke afsluttet, så længe slægtens medlemmer stadig er i live, idet der jo hele tiden sker nye ting lige fra fødsler, giftermål og dødsfald, til stillings- og adresseændringer. Nærværende slægtsbog er da også kun ført up-to-date og vil i løbet af få år blive mangelfuld, såfremt fremtidige begivenheder indenfor slægten ikke tilføjes. Det anbefales derfor slægtens medlemmer at gøre brug af efterfølgende sider til nedskrivning af tilføjelser, efterhånden som nye begivenheder indtræffer - i hvert fald indenfor éns egen gren af efterkommeroversigten. Det er en ting, der let lader sig udføre, og som vil være til stor hjælp sidenhen, ikke så meget for Dem selv, som for de af slægtens efterkommere, der engang skal arve denne bog.

For overskuelighedens skyld bør De ved hver tilføjelse anføre det registreringsnummer, som den person, de omtaler, har i bogens tekst.