



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

I slægt med digteren Ambrosius Stub

*Et festskrift i anledning af
hans 300 års fødselsdag
1705 - 2005*

Af Jan Kassow

*Jan Kassow
Dianavænget 52,2
5250 Odense SV
Tlf. & Fax 66 17 61 67
Mobil. 20 33 17 68
Mail: Jan.kassow@post.tele.dk*

I slægt med digteren Ambrosius Stub
(Et festskrift i anledning af hans 300 års fødselsdag – 1705 – 2005)
1. Udgave – 1. Oplag 2005.
© Jan Kassow – 2005.
Tryk og Layout: Jan Kassow.
Sat: Lucida Calligraphy & Arial.
ISBN 87 – 989410 – 4 – 6

Trykfejl forbeholdes

Indholdsfortegnelsen

Side:

1. Forord.....	05
2. Ambrosius Stubs Farfar.....	07
3. Skrædder Christopher Pedersen Stub.....	08
4. Digter Ambrosius Stub.....	09
5. Smed & Husmand Lars Severin Christiansen Stub...13	
6. Skytte Peder Stub.....	15
7. Skoleholder & Kirkesanger Fritz Ambrosius Stub Hansen.....	19
8. Karen Stub.....	32
9. Ridefoged/forpagter Morten Stub.....	33
10. Rettelser til mine tidligere publikationer.....	34
11. Kilder.....	34

Forordet

En efterårsdag i 2002 ringede Kunstmaler og arkitekt Hans Krog til mig, efter han havde læst min annonce i tidsskriftet *"Hvem forsker hvad"*. Fortalte at han havde skrevet en del artikler om Stub-slægten i årsskriftet *"Vestfynsk Hjemstavn"*.

Også om den forfader jeg søgte aner til i *"Hvem forsker hvad"*, og som hed Frits Ambrosius Stub Hansen, der var Skoleholder og Kirkesanger, og det viste sig at han var oldebarn af digteren Ambrosius Stubs bror, som hed Peder og var Skytte på Hindsgavl Slot. Forvejen havde jeg Frits Ambrosius Stub Hansens forældre, men ikke længere tilbage, som findes i en Ættetavle for min oldefar: Hans Frederik Vædeled.

Jeg havde på fornemmelsen før jeg fik oplysningerne fra Hans Krog, at min forfader Frits Ambrosius Stub Hansen, var i slægt med den kendte digter, idet at i *"Dalum Sogn Historie"*, står at han skulle være i slægt med Ambrosius Stub, samt at han hed Frits Ambrosius Stub Hansen, og det har vist sig at være sandt.

I efteråret 2003 påbegyndte jeg forskningen af Stub-slægten, i forbindelse med at jeg ville udgive en publikation, i anledning af Ambrosius Stubs 300 års fødselsdag i år. Det har vist sig at det har været et større arbejde, end jeg havde regnet med, idet jeg skulle igennem mange sogne fra 1700 tallet og cirka 200 år frem. Samt at tage til et pr. lokalhistoriske arkiver. Dog har jeg desværre ikke haft tid at tage til det Kongelig Bibliotek, hvor jeg ville gennemgå deres dokumenter om min kendte slægtning.

Jeg har blandet andet fundet flere børn af Peder Stubs datter, Kirsten Pedersdatter Stub, flere efterkommere af hendes søster Karen Pedersdatter Stub, flere efterkommere af Ambrosius Stubs søn, Christian på Langeland, samt halvsøskende af Frits Ambrosius Stub Hansen. Jeg sluttede min Stub-forskning helt i foråret 2005.

Jeg kan fortælle at en efterkommer af Ambrosius Stub var fange i Odense Tugthus i 1847.

Jeg har en slægtsbog fra min mormor side, som går helt tilbage til sidst i 1400 tallet, til en Slotsfoged på Næstbyhoved Slot ved Odense, en efterkommer blev gift med et barnebarn af Frits Ambrosius Stub Hansen, og det barnebarn blev mor til min oldefader Hans Frederik Vædeled, en bror til ham hed Anders Marius Vædeled flyttede til USA og blev landmand der. Ifølge slægtsbogen fik han en søn og tre døtre, desværre står der ikke mere om Anders Marius Vædeled, han døde derover i 1960.

Jeg har forsøgt via amerikanske hjemmesider om slægtsforskning, at finde eventuelle efterkommere af Anders Marius Vædeled, desuden via en amerikansk slægtsforsker, som jeg fik kontakt med i forbindelsen med Kassow-slægten, men desværre kunne jeg ikke finde

noget på de amerikanske hjemmesider, heller ikke den amerikanske slægtsforsker kunne hjælpe. Så måske går der personer rundet i USA, som er i slægt med digteren Ambrosius Stub?.

Inden påbegyndelsen af denne publikation, tog jeg kontakt til et pr. forlag, for at høre om de vil være interesseret i at udgive et hæft om Ambrosius Stub og hans slægt, men desværre ønskede de ikke at udgive sådanne en publikation. Derfor udgiver jeg den første udgave selv, måske med henblik på at få en kommende udgave, udgivet på et forlag senere hen. Så denne udgave er specifik kun til de statslige arkiver, de lokalhistoriske arkiver og -biblioteker, folkebiblioteker o.l. samt andre med interesse i Stub-slægten. Jeg takker Vissenbjerg Bibliotek/lokalhistoriske arkiv samt Lokalhistoriske arkiv for Bogense kommune samt Middelfart Byarkiv for oplysninger i forbindelse med min forskning af Stub-slægten, og lokalhistoriske bibliotek i Odense for deres hjælpsomhed med hensyn til mikrofilm af Fyns Stiftstidende o. l. Endvidere takker jeg Dalum-Hjallese lokal-historiske arkiv, for at jeg må gengive et minde af Frits Ambrosius Stub Hansen.

Jeg glæder mig at i den nye udgave af den danske salmebog, findes fem salmer af Ambrosius Stub, mod kun en i den tidligere udgave. Derpå må man håbe at den kendte digter vil blive mere kendt end han er, idet jeg synes at den danske befolkning ikke kender ham godt nok, især den generation jeg tilhøre samt dem som er unge i dag.

I forbindelse med præsentation af Odensebogen 2005, i Odense Koncerthus den 23. april 2005, blev Ambrosius Stub nævnt af den ene af folkemusikduoen "*Haugaard og Høirup*", samt hans digt "*Jeg laver tynd caffè*".

Til slut vil jeg håbe, at publikum og personalet på de forskellige arkiver og biblioteker o.l., samt personer med interesse i Stub-slægten og andre vil få glæde af publikationen.

Jan Kassow – årgang 1960 – født på navnedagen "Ambrosius" den 4. april.

Ambrosius Stubs Farfar.

Man ved ikke rigtig hvem Ambrosius Stubs farfar er, men en Stubforsker, Hans Krog har undersøgt hvem det måske kunne være, og digterens farfar kunne være Hattemager Peder Hansen Stub, begravet i Nyborg den 14. april 1681. Hvis Peder Hansen Stub er farfar til digteren, så skulle han være meget tidlig på den. Desuden vil Ambrosius Stubs far være født uden for ægteskab, skriver Hans Krog, da han har undersøgt Nyborg kirkebog og Nyborg Byfogeds skifteprotokol.

Jeg har undersøgt Nyborg kirkebog i 1681, og der står en Hattemager Peder Hansen, dog har jeg ikke undersøgt Nyborg Byfogeds skifteprotokol, men derimod register for viiede og døde i Nyborg. Desværre står en Hattemager Peder Hansen Stub ikke i, men 8 personer med Stubnavet, måske er de efterkommere af Hattemageren i Nyborg?, desuden står en Niels Stub Nyborg i publikationen "*Degne og Skoleholder*". Han var kateket og kordegne-medhjælper, og derefter degn i blandet andet Tranekær på Langeland. Ambrosius Stubs søn: Christian står også i publikationen under sognet Fuglsbølle hvor han var Skoleholder, også en Thomas Kingo Stub står i, som var Skoleholder i Longelse på Langeland. Mon de tre personer er slægtninge?. Thomas Kingo Stub 1694 – 1757, var søn af rektor i Assens: Hans Hansen Stub 1648 – 1721, og nevø til Hattemager Peder Hansen Stub i Nyborg. Desuden var Thomas Kingo Stub, en slægtning til Biskop Thomas Kingo.

Jeg har desværre ikke kommet videre i mine undersøger om de tre personer er slægtninge eller ej men vi kan slå fast at Ambrosius Stubs farfar hed Peder til fornavn, idet han fars fulde navn var Christopher Pedersen Stub. Dog har jeg fundet ud af, at en Brøker Peder Pedersen var fæste i det hus, som Ambrosius Stubs far boede i. Så måske er det ham, der er Ambrosius Stubs farfar?.

I forbindelsen med Stub-forskningen, og ved et tilfælde stødte jeg på personer med Stubnavnet på Falster i Nykøbing sogn, idet en efterkommer af digteren blev født i sognet i 1857.

I den forbindelse fandt jeg personer med Stubnavnet, under døde mandspersoner. Den første var en Rasmus Stub, død 31. oktober 1830, begravet 3. november, født cirka 1765, og den anden var en Christian Stub, død 13. januar 1832, begravet 17. januar 1832, født cirka 1762, men desværre fandt jeg ikke deres forældre, men kunne gå frem til 1890 i folketællingerne, i Nykøbing Købstad, hvor jeg fandt personer med Stubnavnet.

Stubforskeren Hans Krog har også undersøgt, skiftet efter Karen Stub – søster til Ambrosius Stub, hvor en del arvinger boede på Sjælland, måske er der talte om de ovennævnte personer, eller andre som boede på Sjælland. Men desværre kunne jeg ikke finde en eventuelt forbindelse mellem Rasmus og Christian Stub og den fynske Stubslægt, eller ej om de to var brødre.

Skrædder Christopher Pedersen Stub Og hustru Christence Ibsdatter. (Ambrosius Stubs forældre)

De blev gift den 5. maj 1692 i Verninge sogn. Christopher Pedersen Stub, født cirka 1664, død 1746 i Køng sogn, begravet samme sogn 27. september 1746. Hans hustru Christence Ibsdatter født cirka 1665, død 17. august 1725 i Køng sogn, begravet samme år, i samme sogn.

Ægteparret flyttede til Gummerup, omkring 1701, boede i hus nr. 5, i 1710 boede de i hus nr. 1, der hørte under Søholm, desuden var Christopher Pedersen Stub fæste på ¼ gård i samme periode som han var fæste på hus nr. 1. Et pr. år efter hustruens død, flyttede Christopher Pedersen Stub ind hos sin datter, Karen Stub i Verninge Præstegård.

Ægteparret fik i alt 4 børn, fra 1693 til 1705.

Morten Christophersen Stub.

Karen Christophersdatter Stub.

Peder Christophersen Stub.

Ambrosius Christophersen Stub.

I en periode fra 1725 – 27 var Christopher Pedersen Stub også vurderingsmand i sognet, sammen med tre andre efter Vilhelm Stockfleth på Brahesholm.

Digter Ambrosius Stub Og hustru Mette Cathrine Skovsbo.

De blev gift den 17. oktober 1735 i Verninge sogn. Ambrosius Stub født 1705 i Gummerup, Køng sogn, døbt 17. maj i samme sogn. Død den 15. juli, Skt. Kathrine sogn, Ribe. Begravet den 18. juli Skt. Kathrine sogn 1758 i Ribe. Hans hustru Mette Cathrine Skovsbo, født 1716, død i Odense 1747, begravet den 13. marts 1747, Vor Frue sogn, Odense. Datter af Hans Nielsen Skovsbo og Mette Cathrine Pedersdatter Bering.

Ægteparret boede på gården Holmegård i Langsted på Fyn, indtil de måtte forlade den omkring 1738, derefter flytter de til Fåborg. I begyndelsen af 1740'erne flytter de til Odense, først på Albani Torv, dernæst til Klaregade 3. Men Ambrosius Stub måtte forlade sin familie, for at underholde den. Fra sommeren 1741 til efteråret 1752 var han ansat hos Niels Juel på Valdemars Slot, på Tåsinge. Han førte blandet andet regnskab, men den 19. oktober 1752 blev han afskediget, og derefter tog han til Ribe, for at undervise idet han blev opfordret til at starte en privatskole der. Ambrosius Stub gik bort kl. 06 om morgen den 15. juli 1758, og blev som nævnt begravet i Ribe. Dengang han var ung, var han en munter mand, men i 1752 en trist og nedbrudt mand der havde en ondartet leddegigt der pinte ham. Han var ligeglad om hans digte blev bevaret fremover. Kun fem eller seks digte blev trykt i hans levetid, han skrev i alt cirka 119 digte.



*Mindepladen ved Klaregade i Odense, hvor digteren Ambrosius Stub boede
Foto: Jan Kassow*

Ægteparret fik i alt 5 børn, fra 1735 til 1744, hvor tre døde som små.

1. Christine Stub: født 1735 i Verninge sogn, døbt den 11. december 1735 samme sogn. Død i Odense og begravet den 11. juli 1811 i Vor Frue sogn, Odense. Efter hendes mors død i 1747 kom hun til sin faster Karen Stub, i Verninge Præstegård. Den 3. oktober 1751 bliver hun konfirmeret i Verninge Kirke. Derefter kom hun til nabogården, måske som lærerinde. I 1759 kom hun til præsten,

Rasmus Balslev i Tommerup, også som lærerinde, cirka 11 år senere i 1770 flyttede hun til Odense, hvor hun levede af at undervisning i syning o.l. Hun forblev ugift hele sit liv.

2. Christian Stub: født 1736 eller 1737, men man ved ikke rigtig hvor eller hvornår han er født, da hans forældre i den periode flyttede rundt omkring på Fyn. Død i 1785 på Langeland i Fuglsbølle sogn, begravet i samme sogn den 21. april 1785. Efter hans mors død kom han til Nørre Broby, hvor han bliver konfirmeret i 1752. Samme år kom han til Odense skole, blev student i 1759 men forlod de videre studier for at blive soldat. I 1776 blev han skoleholder på Langeland. Christian Stub blev gift to gange, den første gang 16. oktober 1772 i Rudkøbing sogn med Inger Cathrine Friderichsdatter, anden gang 27. november 1776 med Mette Sørensdatter. Med hans anden hustru fik han sønnen: Lars Severin Christiansen Stub, født 1777.

3. Wilhelm Stub: Født den 13. juli 1738, Fåborg sogn, døbt 18. juli 1738, samme sogn. Død 1. oktober 1738 samme sogn, begravet den 4. oktober i Fåborg sogn. Wilhelm Stub blev opkaldt efter Wilhelm Stockfleth til Brahesholm. I Fåborg kirkebog står der: *Sent om aften Ambrosius Stubs lille søn født den 13. juli 1738, døbt 18. juli 1738 af Hans Bager. Onsdag den 1. oktober 1738, Ambrosius Stubs lille søn død, begravet 4. oktober 1738. af Hans Bager.*

4. Christence Stub: Født 1743, Skt. Knuds sogn i Odense, døbt 16. februar 1743 samme sogn. Død 1744 i Odense, begravet 21. februar 1744, Skt. Knuds sogn i Odense.

5. Eleonore Hedevig Stub: Født 1744, Vor Frue sogn i Odense, døbt 18. december 1744 samme sogn. Død 1747 i Odense, begravet 15. februar 1747, Vor Frue sogn i Odense.

Mette Cathrine Skovsbos aner og slægtninge (Hustru til Ambrosius Stub)

Jeg har udforme to tavler om Ambrosius Stubs hustrus aner og slægtninge, idet jeg synes det vil være interessant for læsere at se en oversigt over Mette Cathrine Skovsbos aner og slægtninge.

Tavlen Krogstrup og Skovsbo

Laurids Bendixen ~ Gertrud NN
Sognepræst i Svindinge, død 1669.



Hans Nielsen Krogstrup ~ Sara Lauridsdatter

Kapellan, Ridefoged på godset Jeremias Spleth.
Død 1675.

1. Niels Hansen Krogstrup ~ Gertrud Winther

Skriver på Brahetrolleborg, Ridefoged samme sted.
Død 1739.

- a. **Hans Nielsen Krogstrup**
Sognepræst i Espe.
Død 1744.
- b. **Herløv Frederik Krogstrup**
Sognepræst i Haslund Ølst.
Død 1746.
- c. **Otto Krogstrup**
Kapellan.
- d. **Anna Krogstrup ~ Frederik Schurmann**
Præst på Brahetrolleborg

Peder Bering
Præst i Verringe.
Død 1727.

2. Anna Hansdatter Krogstrup ~ Niels Christensen Skovsbo

Forpagter af Verringe Præstegård.

a. **Hans Nielsen Skovsbo ~ 1708 Mette Cathrine Pedersdatter Bering**

Sognepræst i Ribe Stift.
1681 –

1686 – 1716.

1. **Niels Skovsbo**
Værthusholder i Odense.
Død 1761.
2. **Peder Skovsbo**
Student.
3. **Sofie Skovsbo**
1710 – 16.
4. **Sofie Christence Skovsbo ~ Hans Justesen**
Køb- & handelsmand
Død 1734.
5. **Mette Cathrine Skovsbo ~ 1735 Ambrosius Stub**
1716 – 47. Digter
1705 – 58.

b. **Christian Nielsen Skovsbo**

Forpagter på Søholm
1685 – 1717.

Tavlen Bering

Jens Andersen eller Madsen Værthusholder og gårdejer i Bering



Smed og husmand Lars Severin Christiansen Stub og hustru Kristine Magdalene Mortensdatter (Ambrosius Stubs barnebarn)

Lars Severin Christiansen Stub, født i 1777, døbt den 8. februar 1778 Simmerbølle sogn. Død 27. Maj 1835 i Simmerbølle sogn, begravet i samme sogn den 1. juni 1835. Hans hustru født omkring 1771. Død 4. april 1852 i Simmerbølle sogn, begravet i samme sogn den 8. april 1852. Ægteparret boede på Langeland, først i Herslev i Lindelse sogn, derefter i Rifbjerg i Simmerbølle sogn.

De fik i alt 5 børn.

1. Anne Christine Larsdatter Stub, født 1795. Død 16. februar 1847 i Simmerbølle sogn, begravet i samme sogn den 20. februar 1847. Og havde en uægte datter ved navn: Caroline Nielsdatter, født 1822.

2. Caroline Christine Larsdatter Stub, født 1796. Død 11. januar 1822 i Simmerbølle sogn, begravet i samme sogn den 17. januar 1822.

3. Morten Larsen Stub, født 1800. Konfirmeret i 1815 i Simmerbølle sogn.

4. Smed og gårdmand Lars Larsen Stub, født 1802. Konfirmeret 1820 i Simmerbølle sogn. Gift med Anne Susanne Syrak den 11. december 1831 i Bøstrup sogn. Og de fik kun en søn: Fisker og Fattiglem Andreas Larsen, født den 25. august 1832 i Bøstrup sogn. Død 26. januar 1905 i Snøde sogn, begravet den 28. januar 1905 i Bøstrup sogn. Gift med Ane Pedersdatter, skulle være født på Falster. Død 27. august i Bøstrup sogn, begravet i samme sogn den 1. september 1893. Ægteparret sidste fælles bopæl var Bøstrup Fattighus. Andreas Larsen blev kaldt Lauritsen (Stub) står der i Bøstrup kirkebog. Ifølge samme kirkebog var Andreas Larsen en sønnesøns sønnesøn af digteren Ambrosius Stub. Jeg har fundet 2 børn af Andreas Larsen og hans hustru, som er: Hans Peter Andreas Severin Lauritzen, født 30. maj 1857 i Nykøbing sogn, døbt 28. november 1858 i Bøstrup sogn. Og Carl Lauritzen, født 27. april 1861 i Bøstrup sogn, døbt i samme sogn den 29. september 1861.

Folketælling af 1834 i Bøstrup sogn.

Nr. 73 – Bøstrup sogn.

Lars Larsen Stub, 28 år, smed og gårdmand.
Anne Susanne Syrak, 24 år, hans kone.
Andreas Larsen Stub, 2 år, deres barn.

5. Boelsmand Christian Larsen Stub, født 1804, døbt 29. april 1804 i Simmerbølle sogn. Død som fange den 23. maj 1847 i Odense Tugthus, Skt. Knuds sogn og blev begravet den 28. maj 1847, Odense. Gift med Kirsten Jørgensdatter den 6. september 1833 i Simmerbølle sogn. Født 1808. Død 31. december 1843 i Rudkøbing sogn, begravet i samme sogn den 5. januar 1843. Datter af Jørgen Pedersen.

Christian Larsen Stub og hans hustru fik i alt 3 Børn: Anne Christine Stub, født 17. marts 1834 i Simmerbølle sogn, døbt 19. maj 1834 i Simmerbølle sogn. Caroline Stub, født 13. juli 1837 i Simmerbølle sogn, døbt 1. oktober 1837 i Simmerbølle sogn. Død 18. marts 1840 i Rudkøbing sogn, begravet i samme sogn den 24. marts 1840. Lars Christian Stub, født 18. december 1842, Rudkøbing sogn, døbt i samme sogn den 18. december 1842. Død 27. december 1842 i Rudkøbing sogn, begravet i samme sogn den 2. januar 1843.

Desuden fik Christian Larsen Stub en søn uden for ægteskab som hed: Christian Larsen, født 4. oktober 1844 i Rudkøbing, døbt 8. december 1844 i samme sogn. Død på Amtssygehuset i Rudkøbing den 6. september 1928 og blev begravet på Bøstrup Kirkegård den 9. september 1928. Han var Indsiddet og Daglejer i Tressebølle by, Snøde sogn på Langeland, var gift med Caroline Simonsen og fik datteren: Rasmine Jørgine Larsen, født 5. september 1878 i Snøde sogn, døbt den 18. december samme sted 1878. Død den 17. juli 1885 i Snøde sogn, begravet samme sted den 21. juli 1885.

Christian Larsens sidste bopæl var i Svalebølle i Bøstrup sogn, hvor han var Aldersrentenyder.



Bygningen (Odense Tugthus) hvor Ambrosius Stubs efterkommer Christian Larsen Stub sad som fange i 1847.

Foto: Jan Kassow

Skytte Peder Stub Og hustru Dorthe Jensdatter Møller (Ambrosius Stubs bror)

De blev gift den 8. august 1723 i Køng sogn. Peder Stub født år 1700, døbt samme år i Køng sogn. Død 1751 i Middelfart sogn, begravet i samme sogn den 27. februar 1751. Hans hustru kan jeg desværre ikke finde noget om, ikke anden end hun var datter af Møller af Køng Mølle Jens Matzen Møller og Anne Madsdatter. Ifølge Køng sogns kirkebog, var en Else Marie på Søholm, fadder til Peder Stub. Måske er hun den Else Marie Dilov, der blev gift den 7. juli 1706 i Køng sogn, med Christian Nielsen Skovsbo, onkel til Ambrosius Stubs hustru.

Peder Stub og hustru boede først i Gummerup i Køng sogn, indtil omkring 1728. Derefter i Middelfart sogn da Peder Stub blev Skytte på Hindgavl Slot. Peder Stub og hans hustru fik i alt 5 børn fra 1723 – 28:

1. Matz Pedersen Stub, født 1723, Køng sogn.

2. Kirsten Pedersdatter Stub, født 1724, Køng sogn. Død 1796 i Middelfart sogn, begravet i samme sogn den 6. juni 1796. Gift den 14. oktober 1751 i Middelfart sogn med enkemand og Kroholder Claus Jørgensen Boring, født 1714. Død 1784 i Middelfart sogn, begravet i samme sogn den 5. maj 1784. Enkemand efter Anna Dorthea Jokumsdatter. Død 1751 i Middelfart sogn, begravet i samme sogn den 15. juni 1751, de gift den 17. juni 1746 i Middelfart sogn. Kirsten Pedersdatter Stub og hendes mand fik i alt 9 børn fra 1752 – 68: Peder Clausen Boring, født 1752 i Middelfart sogn, døbt september 1752 i samme sogn. Anna Dorthe Clausdatter Boring, født 1753 i Middelfart sogn, døbt 28. september 1753 i samme sogn. Blev trolovet fredag den 15. februar 1793 i Middelfart sogn og gift den 18. april 1793 i Middelfart sogn med Skomager Christen Jensen. De fik en søn: Jens (Clausen) Jensen, født 1795 i Middelfart sogn, døbt den 4. januar i samme sogn. (*Før sit ægteskab havde Anna Dorthe Clausdatter Boring en uægte søn ved navn, Christian Christiansen, født 1786 i Middelfart sogn, døbt den 19. maj i samme sogn. Død 1791 i Middelfart sogn, begravet i samme sogn den 21. september 1791*). Pernille Clausdatter Boring, født 1755 i Middelfart sogn, døbt den 7. februar 1755 i samme sogn. Husmand Jørgen Clausen Boring, født 1756 i Middelfart sogn, døbt 8. juni 1756 i samme sogn. Død 1792 i Middelfart sogn, begravet den 7. juli i samme sogn. Gift med Mette Marie Nielsdatter, født 1766. Død 1794 i Middelfart sogn, begravet den 6. januar 1794 i samme sogn. (/

Middelfart sogns kirkebog fandt jeg 2 sønner af en Jørgen Clausen og hustru Mette Marie Nielsdatter, men jeg er ikke sikker på om de 2 sønner er børn af husmanden Jørgen Clausen Borring og hustru Mette Marie Nielsdatter, før mere forskning foreligger. Men de 2 sønner er: Jørgen, døbt 18. december 1790. Konfirmeret den 8. april 1804. Og Christian, døbt 3. januar 1794. Konfirmeret den 29. april 1810).

Christence Clausdatter Borring, født 1758 i Middelfart sogn, døbt 8. december 1758 i samme sogn. Trolovet fredag den 26. september 1788 i Middelfart sogn og gift den 27. november 1788 i Middelfart sogn med Skrædder i Tanderup sogn Hans Christian Hannibalsen, født 1759. Død 1823 i Tanderup sogn. Han gift igen den 17 februar 1804 i Barløse sogn med Anne Kirstine Sørensdatter, født 1781, hvor han fik yderligere 6 børn med. (*Jeg har forgæves forsøgt at finde Christence Clausdatter Borrings død, dog uden resultat, men hun levede endnu i 1801 ifølge folketællingen af 1801 i Tanderup sogn*).

Folketællingen af 1801 – Tanderup sogn – Emtekær By.

Hans Christian Hannibalsen, husmand med jord og Skrædder, 42 år.

Christense Clausdatter Borring, hans hustru, 42 år.

Bodil Marie Hansdatter, datter.

Clausine Hansdatter, datter.

Mette Kirstine Hansdatter, datter.

Petrine Hansdatter, datter.

Fritz Ambrosius Stub Hansen, søn, 2 år.

Friderice Hansdatter, datter, 1 år.

Lars Hansen, 18 år.

Niels Jensen, 13 år.

Ved de to sidste kan jeg desværre ikke tyde deres profession, måske var de tjenestefolk eller i skrædderlærer). (*Se Christence Clausdatter Borrings børn og på side 19*).

Christopher Clausen Borring, født 1760 i Middelfart sogn, døbt den 20. januar 1760 i samme sogn. Død 1760 i Middelfart sogn, begravet den 31. januar 1760 i samme sogn. Dorthe Clausdatter Borring, født 1764 i Middelfart sogn, døbt den 1. april 1764 i samme sogn. Død 1764 i Middelfart sogn, begravet den 11. maj 1764 i samme sogn.

Claus Flying Clausen Borring, født 1765 i Middelfart sogn, døbt 17. maj 1765 i samme sogn. Død 1765 i Middelfart sogn, begravet den 7. juni 1765 i samme sogn. (*Ved sin døb blev Claus Flying Clausen Borring, båret af jomfru Dorthe Flying, datter af præst Claus Flying og madame Søster Møller*). Hans Christian Clausen Borring, født 1768 i Middelfart sogn, døbt den 18. september 1768 i samme sogn.

Folketællingen af 1787 – Middelfart By – Store Adelgade matrikel nr. 41.

Kirsten Pedersdatter, enke, 63 år.
Jørgen Clausen Borring, søn, 30 år.
Anna Dorthe Clausdatter Borring, datter, 33 år.
Christian Christiansen, uægte barn, 1 år.

Store Adelgade hedder nu Algade i Middelfart, matrikel nr. 41 er sandsynligt gadenummeret 61 i Algade.

3. Dorthe Pedersdatter Stub, født 1724, Køng sogn. Død i samme sogn i 1724. (Tvillingsøster til Kirsten Pedersdatter Stub). *En fadder til Kirsten Pedersdatter Stub, og hendes tvillingsøster Dorthe, var deres farbror, Morten Stub.*

4. Chrestence Pedersdatter Stub, født 1726, Køng sogn. *(En fadder til hende, Jens Møller, muligvis far til Peder Stubbs hustru).*

5. Karen Pedersdatter Stub, født 1728, Køng sogn. Gift første gang den 21. november 1755, Søllested sogn med Gårdmand og enke-mand Knud Hansen i Lysholdt, født omkring 1723 i Bellinge sogn. Død 1770 i Søllested sogn, begravet i samme sogn den 5. juni 1770. *(Søn af gårdmand i Bellinge, Hans Nielsen og Anna Madsdatter).* Karen Pedersdatter Stub gift anden gang den 8. december 1770, Søllested sogn med Jørgen Christophersen, født omkring 1739 i Søllested sogn. Død 11. november 1807 i Søllested sogn, begravet i samme sogn den 18. november 1807. Karen Pedersdatter Stub og hendes første mand fik i alt 5 børn: Anne Marie Knudsdatter, født omkring 1757 i Søllested – Vedtofte sogn. Gift med Gårdmand Lars Jørgensen, født også omkring 1757. De fik 2 børn: Ane Cathrine Larsdatter, født 1783 i Søllested sogn. Johanne Dorthe Larsdatter, født 1793 i Søllested sogn. *(Lars Jørgensen overtog Lysholdt efter sin stedsvigerfader: Jørgen Christophersen).* Lauritz Knudsen, født 1758 i Søllested – Vedtofte sogn. Hans Knudsen, født 1759 i Søllested – Vedtofte sogn. *(Hans Knudsen fik et skøde i 1796 på parcellen 11a i Søllested sogn, fra sin stedfader: Jørgen Christophersen, der selv havde det fra omkring 1792, og adressen er: Søllestedvej 62. Huset er opført i 1796).* Gårdmand Peder Knudsen, født 1761 i Søllested – Vedtofte sogn. Død 12. juni 1840 Hårby sogn, og blev begravet 20. juni 1840. Gift første gang den 12. december 1788, Hårby sogn med Anne Kirstine Sørensdatter, født omkring 1760. Død 1800 i Hårby sogn, begravet i samme sogn den 3. september 1800. Gift anden gang med Karen Jørgensdatter, født 1772. Med sin første hustru fik Peder Hansen 4 børn: Søren Pedersen, født 1791 i Hårby sogn, døbt den 27. februar 1791 i Hårby sogn. Knud Pedersen, født 1792 i Hårby sogn, døbt 1. juli 1792 i Hårby sogn. Ane Kirstine Pedersdatter, født 1794 i Hårby sogn. Karen Pedersdatter,

født 1796 i Hårby sogn. Mads Knudsen, født 1765 i Søllested – Vedtofte sogn.

Folketællingen af 1787 – Lysholdt.

Jørgen Christophersen, Gårdmand, 64 år.
Karen Pedersdatter Stub, hans hustru, 60 år.
Mads Knudsen, søn, 22 år.
Anne Maria Knudsdatter, datter, 23 år.
Peder Knudsen, søn, 24 år.

Folketællingen af 1801 – Lysholdt.

Lars Jørgensen, Gårdmand, 44 år.
Anne Marie Knudsdatter, hans hustru, 44 år.
Ane Cathrine Larsdatter, datter, 18 år.
Johanne Dorthe Larsdatter, datter, 8 år.

Folketællingen af 1801 – Hårby By.

Peder Knudsen, Gårdmand, 40 år.
Karen Jørgensdatter, hans hustru, 29 år.
Knud Pedersen, søn, 8 år.
Ane Kirsten Pedersdatter, datter, 7 år.
Karen Pedersdatter, datter, 5 år.

Folketællingen af 1834 – Skadebjerg By – Stormarken.

Peder Knudsen, Gårdmand, 73 år.
Karen Jørgensdatter, hans hustru, 64 år.
Jørgen Pedersen, søn, 33 år.

Børn af Christence Clausdatter Borring og Skrædder Hans Christian Hannibalsen (Barnebarn af Peder Stub).

Som sagt blev Christence Clausdatter Borring født i 1758, Middelfart sogn, og døbt 8. december 1758 i samme sogn. Trolovet fredag den 26. september 1788 i Middelfart sogn og gift den 27. november 1788 i Middelfart sogn med Skrædder i Tanderup sogn Hans Christian Hannibalsen, født 1759. Død 1823 i Tanderup sogn. Han gift igen den 17. februar 1804 i Barløse sogn med Anne Kirstine Sørens-datter, født 1781, hvor han fik yderligere 6 børn med.
Christence Clausdatter Borring og hendes mand fik i alt 8 børn fra 1789 – 98:

1. Hannibal Hansen, født 1789 i Tanderup sogn.
2. Bodil Marie Hansdatter, født 1790 i Tanderup sogn.
3. Clausine Hansdatter, født 1791 i Tanderup sogn.
4. Kirstine Hansdatter, født 1792 i Tanderup sogn.
5. Mette Kirstine Hansdatter, født 1793 i Tanderup sogn.
6. Petrine Hansdatter, født 1795 i Tanderup sogn. Død 29. maj 1812 i Tanderup sogn, begravet i samme sogn den 2. juni 1812.
7. Frederikke Christiane Hansdatter, født 1797 i Tanderup sogn.
8. Frits Ambrosius Stub Hansen, født 1798 i Tanderup sogn. Konfirmeret 1813 i Tanderup sogn. Død 22. maj 1862 i Skt. Knuds sogn, Odense, begravet den 28. maj 1862. Gift den 23. november 1823 i Skt. Knuds sogn, Odense med Laurine Cathrine Larsen, født 1799 i Vor Frue sogn, Odense, døbt i samme sogn den 9. november 1799. Død den 1. november 1880 i Skt. Hans sogn, Odense, begravet den 6. november 1880. Datter af Bogholder Jacob Larsen, (tidligere Faktor på Odense Adressekontor, der udgav forløberen af Fyns Stiftstidende) og hustru Marie Nielsdatter. (Se *Frits Ambrosius Stub Hansens børn* på side 24).

**Skoleholder og Kirkesanger
Fritz Ambrosius Stub Hansen
Og hustru Laurine Cathrine Larsen
(Oldebarn af Peder Stub)**

Fritz Ambrosius Stub Hansen er omtalt i Dalum Sogns historie, som den første Seminarist i sognet. De tidligere lærer eller Skoleholder var af den selvlærte type, og den sidste var en lærer Rasmussen, der indgav sin afsked den 26. marts 1823, på grund af tunghørhed. Med virkning fra 1. november 1823 fik Hjallesø Skole så en ny lærer (Skoleholder). Skolen lå på Hjallesøgade 25, hvor den nye Hjallesø Kirke står i dag. Blandt andet før Hjallesø Skole kom – lå den gamle Hjallesø Kirke der, som Lensmand Jørgen Marsvin i 1576 fik lov at nedbryde.

Fritz Ambrosius Stub Hansen, underviste i indbyrdes undervisning, men opgav den form for undervisning efter han kom til Vissenbjerg sogn, til Koelbjerg Skole, hvor der var mange flere elever end

Hjallese Skole. Desuden var Fritz Ambrosius Stub Hansen en brandgod pædagog, og i 1828 fik han en anerkendelse i form af et gratinale (ekstra honorar) på 15 – 20 rdl.

I hans tid i Dalum sogn, fik Hjallese Skole en tilbygning på tre fag nyt hus, der bestod af et skoleværelse, værelse til læreren samt bryggers og mælke- og pigekammer. Desuden var der 4 ½ td. land til. Da Fritz Ambrosius Stub Hansen havde dårlig økonomiske forhold i Dalum sogn, søgte han til Koelbjerg Skole i Vissenbjerg sogn. Der vil han få en bedre økonomi, idet han skulle i Dalum sogn betale af sin løn, pension til den tidligere lærer, i form af 15 rbdel. sølv samt 4 tdr. rug og 6 tdr. byg.

Folketælling af 1834 – Dalum sogn – Hjallese By – Skolen.

Fritz Ambrosius Stub Hansen, Kirkesanger og skolelærer, 36 år.

Laurine Cathrine Larsen, hans hustru, 35 år.

Jacob Martin Hans Christian Hansen, deres søn, 10 år.

Christence Marie Frederikke Laurine Hansen, deres datter, 8 år.

Dankvart Ludvig Theodor Hansen, deres søn, 6 år.

Julie Wilhelmine Georgine Henriette Hansen, deres datter, 3 år.

Hansine Christiane Hanniballine Hansen, deres datter, 1 år.

Ane Margrethe Andersdatter, tjenestepige, 37 år og ugift.

Christiane Axeline Kirstine Maybom, tjenestepige, 16 år og ugift.

Lauritz Frederik Høyer, Graveur, 48 år og ugift.

Fritz Ambrosius Stub Hansen afleverede Hjallese Skole til skole-distriktet den 4. april 1834. Han er desuden også omtalt i Historiske oplysninger om Vissenbjerg sogn og brik, hvor der står at han kom til Vissenbjerg sogn den 13. marts 1834. I omtalen står der at han og en lærer Jørgen Chr. Jørgensen i Skalbjergh, Vissenbjerg sogn, udgav en lille publikation i 2 bind som hed: Skolelærerembederne i Fyns Stift såvel i Købstæderne som på landet.

Jørgen Chr. Jørgensen er også omtalt i Historiske oplysninger om Vissenbjerg sogn og brik, hvor der står at han er far til Skolebestyrerinde Frøken Jørgensen i Odense.

Desuden er begge lærer også omtalt i: Det Fynske Itri, hvor de står hvornår de kom til Vissenbjerg sogn og hvornår de stoppede som lærer der, Fritz Ambrosius Stub Hansen, kom jo til Vissenbjerg sogn i 1834 og stoppede som lærer der i 1857. Jørgen Chr. Jørgensen kom senere til Vissenbjerg sogn, nemlig i 1839, og stoppede allerede i 1853.



Titelbladet i Fritz Ambrosius Stub Hansens og Jørgen Chr. Jørgensens lille bind: "Skolelærerembederne i Fyns Stift såvel i Købstæderne og på landet"
(Findes på Lokalhistoriske Bibliotek i Odense).

Foto: Jan Kassow

Alle Rytterskolerne i Vissenbjerg sogn var ens og de bestod af en skolestue, lejlighed på to værelser, køkken og spisekammer, samt en stald. Hver skole i Vissenbjerg sogn havde et kendemærke over indgangsdøren, og kendemærket fra Koelbjerg Skole er indmuret i Vissenbjerg Centralskole. Adressen på Koelbjerg Rytterskole: Koelbjergvej 75.

Folketælling af 1840 – Vissenbjerg sogn – Koelberg skole.

Fritz Ambrosius Stub Hansen, Kirkesanger og skolelærer, 42 år.

Laurine Cathrine Larsen, hans hustru, 41 år.

Christence Marie L. Hansen, deres datter, 14 år.

Dankvart L. T. Hansen, deres søn, 12 år.

Julie V.G. H. Hansen, deres datter, 9 år.

Hansine C. H. Hansen, deres datter, 7 år.

Carl Christian E. L. Hansen, deres søn, 6 år.

Rudolf Harald M. T. Hansen, deres søn, 3 år.

Marie Poulsdatter, tjenestepige, 23 år og ugift.

Folketælling af 1850 – Vissenbjerg sogn – Koelberg skole.

Fritz Ambrosius Stub Hansen, Kirkesanger og skolelærer, 52 år.

Laurine Cathrine Larsen, hans hustru, 51 år.

Rudolf H. M. T. Hansen, deres søn, 13 år.

Jens P.K. Hansen, deres søn, 10 år.

Friedlef V. Hansen, deres søn, 6 år.

Karen Sørensdatter, tjenestepige 17 år og ugift.

Fritz Ambrosius Stub Hansen var allerede i 1852 omtalt i bogen: Ambrosius Stubs samlede digte, af Stub forskeren Frederik Barfod, i et note i bogen står blandet andet om ham: *Kirkesanger Fritz Ambrosius Stub Hansen i Vissenbjerg, opkaldt efter digteren*

Ambrosius Stub, med hvem han efter sine forældre udsagn skulle være beslægtet med.

Senere har jo vist at der er sand, at Fritz Ambrosius Stub Hansen er i slægt med den overnævnte digter.

Desuden skrev Fritz Ambrosius Stub Hansen et minde, om hans gamle ven i Dalum sogn Provst Dankvart Faaborg der døde i december 1844 og blev begravet på Dalum kirkegård den 3. januar 1845. Mindet er omtalt i Dalum sogns Historie, som jeg har fået lov til at gengive af Dalum-Hjallese Lokalhistoriske Arkiv.

*Ved
Provst Dankvart Faaborgs Gravhøj
På Dalum Kirkegård.*

*Venlige Død
Kjerlig du favned den Trætte og Svage,
Førte ham atter til elskede Mage!
Ved hendes Side, befriet fra Nød,
Hvilen er sød.*

*Salige Stund,
Opfyldt af Hjertet den dybeste Længsel,
Aanden har viklet sig ud af sit Fængsel!
Lad da kun støvet – i venlige Lund
Nyde et Blund.*

*Ved Templets Fod
Slumre Du gode og retskafne Hyrde!
Træl var De bleven af Dagenes Byrde!
Hjorden Du vogtede kjerlig og tro
Hvil nu i Ro.*

*Elskede Ven!
Tak for det ømme og kjerlige Hjerte!
Hvorned Du delte min fryd og min Smerte!
Hist over Stjemen vi mødes igen –
Trofaste Ven!*

Fritz Ambrosius Stub Hansen.



Ved Dalum Kirke hvor Fritz Ambrosius Stub Hansens ven hviler.

Foto: Jan Kassow

Efter sit ophold i Vissenbjerg flyttede Fritz Ambrosius Stub Hansen så til Odense Købstad, hvor han boede sammen med hans hustru i Skt. Hans sogn på adressen: Parcelvejen 21, og ejeren af dette nummer var en typograf F.V. Hansen. Han var den yngste barn som Fritz Ambrosius Stub Hansen fik.

I 1862 finder vi Fritz Ambrosius Stub Hansen i Skt. Knuds sogn i Odense Købstad, hvor han døde den 22. maj og blev begravet den 28. maj 1862. I 1880 finder vi hans hustru Laurine Cathrine Larsen død i Skt. Hans sogn på Parcelvejen 21. Hun døde den 1. november 1880 og begravet den 6. november 1880 i Odense Købstad.

Da hendes mand døde fik hun indrykket en dødsannonce i Fyns Stiftstidende, den 24. maj 1862 hvor der står: "*At min elskede mand, mine børns kærlige fader, F.A.S. Hansen i morges er afgået ved døden i sit 64de år, efter flere års svaghed, bekendtgøres herved sørgeligst for deltagende slægt og venner.*"

Odense den 22de maj 1862.

L. Hansen
født Larsen.

F.V. Hansen og en søster ved navn Hansine indrykkede deres mors dødsannonce i Fyns Stiftstidende den 5. november 1880. Der står blandt andet: "*At deres moder blev 81 år gammel og at begravelsen finder sted fra Skt. Hans Kirke den 6. november, kl. 12.30.*"

Fritz Ambrosius Stub Hansen og hustru fik i alt 9 børn.

1. Skræddermester Jakob Martin Hans Christian Hansen, født 29. juni 1824 i Dalum sogn, døbt 1. juli 1824 i Dalum sogn. Død 16. juni 1868 i Bogense, begravet den 20 juni i Bogense. Gift den 23. oktober 1850 i Vissenbjerg sogn med Marie Elisabeth Eibye, født 30. november 1823 Nyborg sogn. Død 11. august 1908 i Bogense, begravet samme sted den 16 august 1908. Datter af Klejnesmed Johannes Nielsen Eibye og hustru Regitze Sophie Bruun.
(I 1840 finder vi Skræddermester Jakob Martin Hans Christian Hansen i Tanderup sogn, hvor han var i lære hos hans onkel: Søren Henrik Hansen, en halvbror til sin far).

Folketællingen af 1840 – Tanderup sogn – Emtekær.

Søren Henrik Hansen, Skrædder, 30 år.

Anne Andersdatter, hans hustru, 33 år.

Anne Kirstine Sørensdatter, enke, inderste og aftægtskone, 59 år.
(moderen til Søren Henrik Hansen og stedfarmoderen til Jakob Martin Hans Christian Hansen).

Hans Christian Hannibal Gormsen, plejesøn, 14 år.

Jacob Martin Hans Christian Hansen, i skrædderlære, 16 år.

Jens Jacobsen, i skrædderlære, 18 år.

Fra Lokalhistoriske Arkiv for Bogense Kommune har jeg fået kopi af dødsannoncen for Jakob Martin Hans Christian Hansen, hvor der står: *At herren i morges har bortfaldt min kære mand, vores børns ømme og Kærlige fader, Skræddermester Jacob Martin Hansen, efter få dages sygeleje, 44 år gammel, bekendtgøres herved for frabærende slægt og venner. 5 børn modtage ham i evigheden og 4 begræde med mig i tabet af en øm ægtefælle og fader. Bogense den 16de juni 1868.*

*Elise Hansen
født Eibye*



Adelgade 77 – nu nummer 67 i Bogense, hvor Skræddermesteren Jacob Martin Hans Christian Hansen boede samme med sin familie.

Foto: Jan Kassow

I folketællingen af 1870 står der at enken efter Skræddermesteren boede Adelgade 77 (nu nummer 67) i Bogense, hvor hun var enke, husmoder og grundejer og 47 år.

To hjemmeboende børn står der også, samt en ugift logerende Barber på 30 år, ved navn: Carl Hansen.

10 år senere var enken logerende hos en daglejer i Bogense Købstad, desuden var hun Sygeplejerske, som vi kan se i den følgende folketælling.

Folketælling af 1880 – Bogense Købstad – Torvet.

Christian Hansen, daglejer, 37 år.

Rasmine Hansen, hans hustru, 38 år.

Marie Kirstine Hansen, deres plejedatter, 11 år.

Hans Christian Hansen, deres søn, 7 år.

Jørgen Andreas Hansen, deres søn, 3 år.

Marius Hansen, deres søn, 1 år.

Anne Kirstine Harder, ugift logerende dameskrædderinde, 38 år.

Marie Elisabeth Hansen, logerende enke og Sygeplejerske, 57 år.

Jens Vædeled, på besøg, 6 år. (barnbarn til Marie Elisabeth Hansen og storbror til min oldefar: Hans Frederik Vædeled).

Skræddermester Jakob Martin Hans Christian Hansen og hustru fik i alt 8 børn: Frederikke Laurine Kathrine Sofie Hansen, født 10. januar 1851 Skt. Knuds sogn, Odense, døbt 26. maj 1851 Skt. Knuds sogn, Odense. Konfirmeret i Bogense den 1. oktober 1865. Død 27. juli 1886 Vissenbjerg sogn og begravet 31. juli 1886 Vissenbjerg sogn.

Gift 9. oktober 1872 Grindløse sogn med Gårdejer Julius Jensen Vædeled, født 23. december 1843, døbt Veflinge sogn, døbt 18. februar 1844 i Veflinge sogn. Død 5. december 1919 i Vissenbjerg sogn og begravet samme sogn den 12. december 1919. Søn af

Gårdejer Jens Hansen (Wædeled) og hustru Anne Kirstine Andersdatter. (Se *Frederikke Laurine Kathrine Sofie Hansens børn og efterkommere på side 27*). Christence Marie Frederikke Laurine Hansen, født 10. oktober 1852 Skt. Knuds sogn, Odense, døbt 14. oktober 1852 Skt. Knuds sogn, Odense. Døde dagen efter den 15. oktober 1852 i sammen sogn, og blev begravet den 21. oktober 1852 i Odense. (*Opkaldt efter en faster*). Johanne Nielsine Rasmine Hansen, født 16. marts 1856 i Bogense, døbt samme sted den 10. august 1856.

Fritz Ambrosius Stub Hansen, født 9. december 1857 i Bogense, døbt 4. marts samme sted 1858. Konfirmeret i Bogense den 24. marts 1872. (*Opkaldt efter sin farfar*). Johannes Eibye Hansen, født 19. november 1859 i Bogense, døbt samme sted den 3. juli 1860, konfirmeret den 12. april i Bogense 1874. (*Opkaldt efter sin morfar*). Agathe Mathia Hansen, født 29. januar 1862 i Bogense, døbt samme sted og dato. Død 26. april 1865 i Bogense og blev begravet den 29. april samme år og sted. Frederik Carl Christian Hansen, født 2. december 1863 i Bogense, døbt 17. august samme sted og år, konfirmeret den 14. april 1878 i Bogense. Peter Christian Hansen, født 4. december 1865 i Bogense, døbt 12. december i Bogense. Død dagen efter den 13. december 1865 i Bogense og blev begravet den 19. december 1865 i Bogense.

2. Christence Marie Frederikke Laurine Hansen, født 6. juli 1826 Dalum sogn, døbt 12. december 1826 Dalum sogn.

3. Dankvart Ludvig Theodor Hansen, født 29. januar 1829 Dalum sogn, døbt 8. maj 1829 Dalum sogn. (opkaldt efter hans fars ven i Dalum sogn: Provst Dankvart Faaborg).

4. Julie Wilhelmine Georgine Henrikke Hansen, født 23. april 1831 Dalum sogn, døbt 29. juli 1831 Dalum sogn.

5. Hansine Christiane Hanniballine Hansen, født 12. juli 1833 Dalum sogn, døbt 22. september 1833 Dalum sogn.

6. Carl Christian Emil Leonhard Hansen, født 6. November 1834 Vissenbjerg sogn, døbt 11. januar 1835 Vissenbjerg sogn.

7. Rudolph Harald Thorleif Hansen, født 13. oktober 1837 Vissenbjerg sogn, døbt 24. oktober 1837 Vissenbjerg sogn.

8. Jens Peter Kjør Hansen, født 6. september 1840 Vissenbjerg sogn, døbt 23. september 1840 Vissenbjerg sogn.

9. Typograf Freidlef Valdemar Hansen, født 28. oktober 1844 Vissenbjerg sogn, døbt 7. februar 1845 Vissenbjerg sogn. Død 1. maj 1885 i Skt. Hans sogn, Odense, begravet 7. maj 1885 i Skt. Knuds sogn, Odense. Gift 28. Maj, 1871 i Skt. Hans sogn, Odense (*han bosat i Svendborg før sit ægteskab*) med Maren Kristine Jensen, født 1830. Død 1884 i Skt. Knuds sogn, Odense.

Børn og efterkommere af Frederikke Laurine Kathrine Sofie Hansen og Gårdejer Julius Jensen Wædeled (tipoldebarn af Peder Stub)

Men først to folketællinger.

Folketælling 1880 – Koelbjerg by – Vissenbjerg sogn – et hus nr. 2.

Julius Jensen Wædeled, 36 år, husfader og jordbruger.
Frederikke Laurine Kathrine Sofie Hansen, 29 år, hans hustru.
Karl Wædeled, 4 år, deres barn.
Marius Wædeled, 2 år, deres barn.
Johannes Wædeled, under 1 år, deres barn.
Jensine Nielsen, 14 år, tjenestepige.

Folketælling 1890 – Koelbjerg by – Vissenbjerg sogn – et hus nr. 6.

Julius Jensen Wædeled, 47 år, husfader og husmand.
Karl Wædeled, 13 år, barn.
Johannes Wædeled, 10 år, barn.
Marie Kirstine Wædeled, 8 år, barn.
Hans Frederik Wædeled, 5 år, barn.
Mariane Johansen, 24 år, tjenestetyende.

1. Mekaniker/Fabrikant Jens Wædeled, født 8. marts 1873 Grindløse sogn, døbt 14. april 1873 i samme sogn, konfirmeret 17. april 1887 i Vissenbjerg sogn. Død i Odense den 22. november 1955. Gift i Horsens den 8. maj 1897 med Mette Dorthea Cathrine Sejersen, født 29. januar 1874 i Horsens. Død 1. januar 1955 i Odense. (*Jens Wædeled og hans hustru, bosat Vesterbro 19 i Odense og deres telefonnummer var 2584. Jens Wædeled er omtalt i registrenten Vesterbrokvarteret i Odense på side 127, hvor der blandet andet står: Det nuværende tværhus blev bygget 1915 til værkstedhal for Mekaniker Jens Wædeled*). Jens Wædeled og hans hustru fik i alt 3 børn: Mekaniker Niels Julius Wædeled, født 20. juni 1897 i Odense. Død samme sted den 29. december 1963 og blev begravet i Dalum sogn. Gift 12. oktober 1924 i Odense med Gerda Johanne Helm-Petersen, født 10. marts 1901 i Sæby. (*Niels Julius Wædeled boede i et rækkehus på adressen: Blåbærvej 18 i Hjallesø. Tidligere bosat*

Bendiktsgade 38, st. i Odense). Maskinarbejder Leo Aage Vædeled, født 7. februar 1925 i Odense. Værkfører Jørgen Vædeled, født 16. juli 1932 i Odense. Gift 28. September 1957 i København med Anna Lise Gillberg, født 5. Maj 1934 i København. (Jørgen Vædeled og hans hustru fik i alt 3 børn, og bosat i København). Maskinarbejder Carl Ambrosius Vædeled, født 3. december 1899 i Odense. Gift 1. juli 1924 i Odense med Elna Hansine Mortensen. (Carl Ambrosius Vædeled og hans hustru fik: Elly Vædeled, født 13. februar 1925 i Odense. Gift 4. december 1948 i Fredericia med Gårdejer Hans Peter Momme Haar, født 9. februar 1921 i Fredericia. Elly Vædeled og hendes mand fik i alt 3 børn fra 1950 – 65, bosat i Fredericia). Købmand Kristian Aage Vædeled, født 6. september 1902 i Odense. Gift med Anna Nielsen.

2. Værkbestyrer/Elektriker Christian Vædeled, født 30. maj 1874 Grindløse sogn, døbt, 5. juli 1874 i samme sogn. Konfirmeret 8. april 1888 i Vissenbjerg sogn. Død i København den 21. december 1948. Gift i Odense den 25. november 1898 med Nicoline Jensen, født 1. november 1874. Død 28. september 1940 i Ringsted. (Christian Vædeled og hans hustru fik: Autoelektriker Karl Fritz Vædeled, født 26. oktober 1899 i Odense. Gift 2. januar 1925 i Ringsted med Dagmar Johansen, født 31. januar 1905 i Ringsted. Karl Fritz Vædeled fik i alt 2 børn: Inge Vædeled, født 18. november i Ringsted. Gift 1. marts 1947 i Ringsted med Forvalter Tage Bruun, født 23. maj 1923. Og hun fik to døtre. Maskinarbejder Arne Vædeled, født 19. Februar 1926 i Ringsted. Blev gift og fik to sønner, bosat i Nyborg).

3. Karl Vædeled, født 25. februar 1876 Vissenbjerg sogn, døbt 17. april 1876 i samme sogn, konfirmeret i 1890 i Vissenbjerg sogn. Gift med en Dagmar, gift igen 23. april 1903 Skt. Knuds sogn, Odense med Thora Marie Andrea Hansen, født 29. oktober 1879 Skt. Knuds sogn, Odense, datter af Tommer Johannes Marius Hansen og hustru Emma Christine Martha Frederikke Rasmussen. (Karl Vædeled og hans anden hustru fik: Karl Aage Johannes Vædeled, født 5. maj 1905, Skt. Hans sogn, døbt samme sogn og by den 28. maj 1905. Og Ellen Vædeled, født 12. april 1907, Skt. Hans sogn, døbt samme sogn og by den 2. juni 1907).

4. Marius Vædeled, født 4. januar 1878 Vissenbjerg sogn, døbt 24. marts 1878 Vissenbjerg sogn. Død 8. juli 1880 i Vissenbjerg sogn, begravet samme sted den 13. juli 1880.

5. Rebslager/Vikler/Elektriker/Montør Johannes Vædeled, født 25. oktober 1879 Vissenbjerg sogn, døbt 3. december 1879 i Vissenbjerg sogn. Konfirmeret 1. oktober 1893 i Vissenbjerg sogn.

Død Skt. Hans sogn, Odense den 21. maj 1945, begravet i Odense 26. maj. 1945. Gift 5. marts 1904 i Tullebølle sogn med Martha Marie Hansen, født 2. januar 1879 Tullebølle sogn, datter af Rasmus Hansen og hustru Hansine Christine Olsen. (*Johannes Vædeled og hans hustru bosat i 1908 på Skibhusvej 58,2 i Odense, 1917 på Tolderlundsvej 67, 1, som datteren Ingrid Frederikke Vædeled overtog*).

Johannes Vædeled to børn indrykkede deres fars dødsannonce i Fyns Socialdemokrat maj 1945, hvor der står:

Vor egen elskede far,

Johannes Vædeled

I dag gået borg fra os.

Odense, Tolderlundsvej 67, den 21. maj 1945.

Ingrid og Ketty.

Begravelsen forgår Lørdag den 26 ds. Kl. 14 fra Skt. Hans Kirke.

Johannes Vædeled og hans hustru fik i alt 2 børn: Sygeplejerske Ingrid Frederikke Vædeled, født Skt. Knuds sogn, Odense, døbt 6. marts 1905 i Skt. Hans sogn, Odense, konfirmeret 29. september 1918 i samme sogn og by. Gift i Vissenbjerg sogn den 3. april 1947 med Kontorassistent Hans Frederik Harder, født 23. april 1897 i Skt. Hans sogn, Odense, døbt 16. november 1978 i Odense, begravet samme sted den 3. april 1978, søn af Malermester Andreas Frederik Harder og hustru Ida Camilla Nielsen. (*Ingrid Frederikke Vædeled og hendes mand, bosat Tolderlundsvej 67,1 i Odense*). Og Ekspedient Ketty Julie Vædeled, født 29. december 1908, Skt. Hans sogn, Odense, døbt samme sogn og by den 12. september 1909. Gift 15. januar 1935 i Skt. Hans sogn, Odense med Chauffør Villy Koustrup Christensen, født 28. marts 1905 i Fredericia, søn af Lager-ekspedient Jacob Koustrup Christensen og hustru Laura Christine Jørgensen. (*Ketty Julie Vædeled og hendes mand, bosat Vester-gade 26 – 28 i Odense*). Og de fik: Maud Koustrup Christensen, født 16. maj. 1935 Skt. Hans sogn, Odense, døbt samme sogn og by den 30. juni 1935.

6. Marie Kirstine Vædeled, født 15. marts 1881 Vissenbjerg sogn, døbt 18. april 1881 i Vissenbjerg sogn, konfirmeret 21. april i samme sogn og gift der også den 15. marts 1902. med Gårdejer Rasmus Hansen Roed, født 13. november 1880 Veflinge sogn. Død 20. oktober 1963 Vissenbjerg sogn, søn af husmand Hans Roed og hustru Ane Cathrine Andersen. Marie Kirstine Vædeled og hendes

mand fik: Frugtavlser Julius Harald Hansen Roed, født 3. juni 1902 Vissenbjerg sogn. Gift 27. november 1925 Vissenbjerg sogn med Clara Dorthea Rasmussen, født 16. maj 1904 Vissenbjerg sogn, datter af Møller Jens Rasmussen og hustru Hansine Marie Kirstine Andersen. Julius Harald Hansen Roed og hans hustru fik i alt 3 børn: Else Marie Roed, født 4. maj 1923 Vissenbjerg sogn. Gift 26. november 1944 Vissenbjerg sogn med Tage Gunnar Jensen, født 18 marts 1919, søn af Arbejdsmand Knud Jensen og hustru Marie Greve. (Else Marie Roed og hendes mand fik i alt 5 børn mellem 1945 – 49). Lærer Egon Johannes Hansen Roed, født 25. oktober 1926 Vissenbjerg sogn. Gift 29. juni 1958 i Ebeltoft med Bodil Pedersen, født 6. juli 1932 i Århus, datter af bestyrer Poul Frederik Pedersen og hustru Ingrid Olga Nielsen. (Egon Johannes Hansen Roed og hans hustru fik i alt 2 børn mellem 1960 – 64). Erik Henning Hansen Roed, født 22. marts 1939 Vissenbjerg sogn. Gift 5. februar 1967 i Uggerslev med Sygeplejerske Margit Nielsen, født 21. januar 1943 i Ringe, datter af Købmand Hans Christian Nielsen og hustru Ingrid Bodil Hansen. (Samme år som de blev gift, fik de en datter).

7. Landmand Anders Marius Vædeled, født 5. oktober 1882 Vissenbjerg sogn, døbt 19. november 1882 i Vissenbjerg sogn. Død i USA den 10. januar 1960. Gift med en Elise, født et sted på Sjælland. De fik i alt en søn og tre døtre.

8. Lager og pakhusarbejder Hans Frederik Vædeled, født 4. september 1884 Vissenbjerg sogn, døbt 9. november 1884 i Vissenbjerg sogn, konfirmeret 2. oktober 1898 i Vissenbjerg sogn. Død på Odense sygehus den 5. februar 1961, begravet i Odense den 11. februar 1961. Gift den 29. juni i Odense med Hilda Jensine Marie Petersen, født 23. august 1886 i Ebeltoft, døbt 2. januar 1887 i Ebeltoft. Død 13. oktober 1938 Skt. Hans sogn Odense, begravet i Odense den 17. oktober 1938, datter af Arbejdsmand Niels Carl Johan Petersen og hustru Jenny Frederikke Henriette Vindberg. Hans Frederik Vædeled og hans hustru bosat Rosengade 4 og fik i alt 4 børn: Ellen Marie Vædeled, født 3. september 1906 Vor Frue sogn Odense, døbt Skt. Hans sogn Odense den 5. september 1906. Død 12. december 1943 Skt. Knuds sogn Odense, begravet i Odense den 18. december 1943. Gift med Murer Laurids Larsen. Urmager Henry Frederik Vædeled, født 11. august 1908 Skt. Hans sogn Odense, døbt 11. oktober 1908 Skt. Hans sogn Odense, konfirmeret 24. september 1922 i samme sogn og by. Gift 10. maj 1936 i Frøllenslev med Emilie Sofie Nielsen, født 12. december 1906 i Esbjerg, datter af Smedemester Kristian Nielsen. (Henry Frederik Vædeled og hustru, bosat i Holbæk og de fik 3 børn, og den førstefødte er gift og har 2 børn, bosat i Holbæk). Husbestyrerinde Anna

Frederikke Vædeled, født 17. december 1912 Skt. Hans sogn Odense, døbt 23. marts 1913 Skt. Hans sogn Odense, konfirmeret 3. april 1927 Skt. Hans sogn Odense. Død 20. januar 1991 i Middelfart sogn, begravet 25. januar 1991 i Odense. Gift 7. juni 1941 på Odense Rådhus med Bagersvend/ senere Gartnermedhjælper Lars Kristian Frederiksen, født 5. oktober 1905 i Odense. Død samme sted den 18 september 1966, søn af Brolægger Johannes Frederiksen og hustru Anna Larsen. Syerske Hilda Hansine Vædeled, født 20. maj 1917 i Odense, døbt 26. august 1917 Skt. Hans sogn Odense. Gift 27. februar 1937 på Odense Rådhus med Arbejdsmand Jørgen Olaf Thorkild Andersen, født 6. juli 1913 Skt. Hans sogn Odense, døbt 3. august 1913 Skt. Hans sogn Odense. Død samme sted den 5. december 1938, søn af Banearbejder Hans Peter Andersen og hustru Anna Hansine Madsen. (*Hilda Hansine Vædeled og hendes mand bosat Langegade 7 i Odense, efter hendes mand død, bosat Rosengade 4 i Odense samme med sin far og fra cirka 1964 "Kronsbjerghuset" i Grindløse sogn, sammen med sin samlever Ejner Valdemar Pedersen, født 19. januar 1910 i Krogsbølle sogn, død og begravet i Grindløse sogn, sammen fik de en søn: Bent Pedersen, født 20. maj 1946 Skt. Knuds sogn Odense, men døde den 12. juni 1947 i Skt. Hans sogn Odense*). Hilda Hansine Vædeled og hendes mand fik i alt 2 børn, nemlig min onkel Arvid født 20. maj 1937 i Odense og min mor Sonja født 26. juli 1938 i Odense. Min onkel er gift, bosat i Storkøbenhavn og har en søn og en datter, samt 7 børnebørn).



Rosengade 4 i Odense, hvor Hans Frederik Vædeled boede.

Foto: Jan Kassow

Og min mor: fhv. Frisørmester Sonja Randi Andersen, født 26. juli 1938 Thomas Kingos sogn, Odense, døbt 21. august 1938 Thomas Kingos sogn, Odense. Gift 25. oktober 1959 Skt. Hans Kirke i Odense med Chefdekoratør/senere modehandler Erling Kassow

Hansen, født 9. maj 1935 i København, døbt 27. august på Amager. Død på Odense Sygehus den 29. august 1989, begravet i Odense den 2. september 1989. Søn af Konditormester Hans Jørgen Hansen og hustru Ebba Alvilda Kassow. (*min mor er bosat i Odense, tidligere i Dyrup og Fruens Bøge i Odense*).

1. Slægtsforsker Jan Kassow, født 4. april 1960 Skt. Knuds sogn Odense, døbt 26. juni 1960 Sanderum sogn Odense. (*Ugift og bosat i Odense*).

2. Adm. Direktør Ole Kassow, født 26. juni 1966 Skt. Knuds sogn Odense, døbt 17. september 1966 Sanderum sogn Odense. (*Gift i Irland, har 2 døtre og bosat i København*).

Karen Stub Og Præst Laurits Clemmensen Schytte. (Ambrosius Stubs søster)

Karen Stub blev født og døbt i 1697 i Køng sogn. Død 19. juli 1792 i Fåborg, begravet samme sted den 24. juli 1792. Gift 3. august 1729 i samme sogn, med Laurits Clemmensen Schytte, født 1695. Død 1756 i Verringe sogn, begravet samme sogn onsdag den 14. januar 1756. Søn af Skovrider og Hollænder Clemens Sivertsen og hustru Elsebeth Lauridsdatter. De fik i alt 4 børn, med alle døde som små. De hed:

1. August Christian Larsen Schytte, født og død i 1730, Verringe sogn.
2. August Christian Larsen Schytte, født 1731, død 1735, Verringe sogn.
3. Clemens Christoffer Larsen Schytte, født og død i 1733, Verringe sogn.
4. Jørgen Hedenrie Larsen Schytte, født og død i 1735, Verringe sogn.

Før Karen Stub blev gift med præsten Laurits Clemmensen Schytte, var hun Kammerpige hos Anna Barbara Sofie Charisius der var søster til Ambrosius Stubs gudmor: Maria Dorothea Charisius, Deres moster var Anna Cathrine Charisius, gift med Morten Skinke til Søholm. Efter Karen Stubs mands død, flyttede hun til en nabogård og derefter til Egeskov hvor hun boede hos sin mands niece Sara Marie Johansdatter som var gift med godsforvalter Niels Nellemann,

derefter til Fåborg, hvor hun døde. En anden niece til Karen Stubs mand: Else Kirstine Johansdatter blev 1754 i Verringe sogn gift med Kromand i Odense, Peder Knudsen Eichel. Jeg har i Skt. Hans sogns kirkebog fundet dem. Else Kristine døde i sognet den 26. juli 1803, og blev begravet 30. juli 1803, hun blev 83 år. Hendes mand døde den 26. november 1781 i samme sogn, og han blev begravet 3. december 1781, og blev 77 år. I det samme sogn fandt jeg datteren: Anna Cathrine Pedersdatter Eichel, født 4. marts 1756, døbt 29. marts 1756. Død 22. februar 1783 og blev begravet i samme sogn den 3. marts 1783, hun blev kun 26 år. Kromand Peder Knudsen Eichel er omtalt i: Holbertidens Odense – vejviser fra 1761, og ifølge den boede han i Nørregade i Skt. Hans sogn i Odense. Sara Marie Johansdatter blev 1761 gift med Godsforvalter på Egeskov: Niels Rasmussen Nellemann, søn af Fæstegårdmand under Egeskov: Rasmus Nellemann og hustru Maren Rasmusdatter. Sara Marie Johansdatter og hendes mand fik blandet andet sønnen: Rasmus Nellemann der blev forvalter på Godset Wedellsborg og senere Godsejer af Billeshave.

**Ridefoged/forpagter af Søholm
Morten Stub
Og hustru Karen Christophersdatter Stormgård Møller
(Ambrosius Stubs bror)**

Morten Stub blev født 1693 i Køng sogn. Død 12. maj. 1725 Køng sogn, begravet i samme sogn 16. maj 1725. Gift 25. maj 1721 i Køng sogn med Karen Christophersdatter Stormgård Møller, født 30. september 1693. Død 22. september 1743 i Hårby sogn men blev begravet i Køng sogn den 30. september 1743, datter af Møller Christopher Hansen Stormgård Møller og hustru Kirsten Pedersdatter.

Ifølge Ambrosius Stub og hans slægt fra 1893, ved Søren Jørgensen, fik Morten Stub og hans hustru i alt 3 sønner, hvor man kun har navnet på den ene, nemlig Christian Mortensen Stub, født 1725 Køng sogn, døbt 11. marts 1725 Køng sogn, konfirmeret i 1741 i Søllested-Vedtofte sogn. Død hos sin faster Karen Stub på Verringe Præstegård i 1750, Verringe sogn, og blev begravet i samme sogn den 1. juli 1750, han blev kun 25 år.

(Efter Morten Stubs død giftede hans enke sig igen, den 10. april 1726 Køng sogn, med Hans Rasmussen Gislev).

Morten Stubs svigerforældre: Møller Christopher Hansen Stormgård Møller, født omkring 1665. Død 1715 i Køng sogn, begravet den 6. februar 1715 samme sted, og hustru Kirsten Pedersdatter, født

omkring 1659. Død 1730 i Køng sogn, begravet den 19. maj 1730 samme sted. Der er indskrift på en tavle i Køng Kirke, over Morten Stubs svigerforældre, hvor der blandet andet står at hans svigerforældre boede på Stormgaard i sognet.

Rettelser til mine tidligere publikationer

I mine publikationer "*Min slægtsberetning*" og "*Mig – min slægt og lidt historie*", findes desværre et pr. fejl.

I "*Min slægtsberetning*" på side 23 over Stub-slægten fra Køng sogn, kom jeg til at skrive Ambrosius Stubs mor: Christence Ibsdatter som hans hustru. Men hans hustru hed jo nemlig Mette Cathrine Skovsbo.

I den samme publikation på side 43, over tavle for Jan Kassow ved tipoldeforældre nr. 30 – 31 har jeg desværre skrevet en forkert Dødsdag ved Jenny Frederikke Henriette Vindborg, nemlig 27/07/1886, Vissenbjerg sogn. Hun døde først den 29/05/1931 i Odense. Den forkerte dødsdag høre under tipoldeforældre nr. 28 – 29, ved Frederikke Laurine Kathrine Sofie Hansen på samme side. Hun døde nemlig den 27/07/1886 i Vissenbjerg sogn.

Desuden er der endnu en fejl i den samme publikation på side 45, over tavle for Frederikke Laurine Kathrine Sofie Hansen ved bedsteforældrene nr. 4 –5, jeg har desværre skrevet et forkert sogn som er Gamtofte ved Fritz Ambrosius Stub Hansen, det rigtige sogn er nemlig Tanderup sogn.

I publikationen *Mig – min slægt og lidt historie*" findes de samme fejl på side 13, over min anetavle ved tipoldeforældre nr. 28 – 29 og 30 – 31. Jeg beklager meget disse fejl.

Jan Kassow.

Kilder:

Litteratur.

Stub-slægtens forgreninger, af Hans Krog. Vestfynsk Hjemstavn 1998.

Stub-slægten – i lyset af hidtil ubenyttet kildemateriale, af Hans Krog.

Vestfynsk Hjemstavn 1996.

Ambrosius Stub – Hvor trådte Ambrosius Stub sine Barnesko I, af Hans Krog, Vestfynsk Hjemstavn, 1992.

Ambrosius Stub – Hvor trådte Ambrosius Stub sine bernesko II, af Hans Krog, Vestfynsk Hjemstavn, 1993.

Ambrosius Stub – herkomst og familierelationer, af Hans Krog, Vestfynsk Hjemstavn, 1994.

Stub-slægten – almue eller overklasse?, af Hans Krog, Vestfynsk Hjemstavn, 1995.

Ambrosius Stub og hans slægt, ved Søren Jørgensen, 1893.
Degne og Skoleholderere m.v. indtil 1814, af K. Bang Mikkelsen, Historiske Samfund for Fyns Stift, 1977.
Den store danske Encyklopædi, bind 18, Gyldendal, 2000.
Ambrosius Stub digte 1 & 2, af Erik Kromann.
Ambrosius Stub – Hvad vindes på verdens vidtløftig hav, ved Kaj Hasselmann, 1947.
En Spurv i Tranedans, af Poul A. Jørgensen, Forlaget i Haarby, 1994.
Ambrosius Stub og hans Ærøske forbindelser, af Erik Kromann.
Ambrosius Stubs Samlede digte, Frederik Barfod, 1852, Forlaget af Samfundet til den danske litteraturs fremme, København.
Delineatio Stirpis Beringianæ 1749, af Vitus Bering, udgivet af Torkil Baumgartens Forlag, 1910. Udgivet første gang hos Kongelige Univ. Bogtrykker, 1749.
Det gamle Horsens og Horsens slægter (1661 – 1868), ved Torkil Baumgarten, Torkil Baumgartens Forlag, 1925.
Ættetavle for Hans Frederik Wædele.
Slægtsbog for efterkommere efter Jens Hansen (Wædele), Dansk Slægtsforskning, 1970.
Nordfyn med omliggende øer, 1970 Gyldendalske Boghandel – Nordiske Forlag A/S.
Dalum Sogns Historie, 2 bind del 1. Ved Jacob Hansen og Knud Mortensen, 1965, Dalum Kommune.
Historiske Oplysninger om Vissenbjerg sogn og brik, F. Hjort, i kommission hos Hempel i Odense.
Det Fynske Itri, Henning Nielsen, 1971, Vissenbjerg Kommune.
Skolelærerembederne i Fyns Stift, af Fritz Ambrosius Stub Hansen og J. Chr. Jørgensen, forlaget af den Hempelske Boghandel, 1851.
Vesterbrokvareret i Odense, Odense Kommune, 1979.
Efterslægt af Forvalter ved Egeskov Niels Rasmussen Nølleman, af Leo Wad, Aalborg Stiftsbogtrykkeri, 1963.
Holbertiden Odense, en perspektivtegnig og vejviser fra 1761, redigeret af Finn Grandt-Nielsen, OAB-Tryk A/S, Odense, 1988.
Nøgle til bestemmelse af gamle & nye matrikelnummer (Middelfart Byarkiv).
Mig – min slægt og lidt historie, Jan Kassow. 2002 – 2003. ISBN 87 – 989410 – 1 – 1.
Min Slægtsberetning, Jan Kassow 2003. ISBN 87 – 989410 – 3 – 8.
Danske Fornavne, af Georg Søndergaard, Lademann Forlagsaktieselskab A/S/Det nye Lademann, 1982 og 1991.
Den Danske Salmebog, årgang 2003, Det Kgl. Vajenhus´forlag, København.
Den Danske Salmebog, årgang 1969, Det Kgl. Vajenhus´forlag, København.
Odense Vejviser årgang 1880, Fyns Stiftstrykkeri, Odense.
Odense Vejviser årgange 1904, 1908 og 1917 Milo´ske Boghandels Forlag, Odense.
Odense Vejviser årgang 1939, Fyns Stiftstrykkeri, Odense.

Aviser.

Fyns Stiftstidende, den 24. maj, 1862. (Lokalhistoriske Bibliotek i Odense)

Fyns Stiftstidende, den 5. november 1880. (Lokalhistoriske Bibliotek i Odense).

Bogense Avis, den 16. juni 1868. (Lokalhistoriske arkiv for Bogense kommune).

Fyns Socialdemokrat, maj 1945.

Hjemmesider.

Arkiv for dansk litteratur, www.adl.dk
www.kallipoe.org

Landsarkivet for Fyn.

Nykøbing Falster sogns kirkebog.

Køng sogns kirkebog.

Veminge-Køng sogns kirkebog.

Veminge sogns kirkebog.

Skt. Kathrine sogns kirkebog.

Fåborg sogns kirkebog.

Skt. Knuds, Skt. Hans og Vor Frue sogne kirkebøger, Odense.

Fuglsbølle sogns kirkebog.

Nørre Broby sogns kirkebog.

Rudkøbing sogns kirkebog.

Simmerbølle sogns kirkebog. Note: Simmerbølle Præstegård brændte i 1678, derfor (en del) af kirkebogen findes ikke fra 1718 – 1814.

Bøstrup sogns kirkebog.

Snøde sogns kirkebog.

Middelfart sogns kirkebog.

Søllested – Vedtofte sogns kirkebog.

Søllested sogns kirkebog.

Hårby sogns kirkebog.

Tanderup sogns kirkebog.

Barløse sogns kirkebog.

Dalum sogns Kirkebog.

Vissenbjerg sogns Kirkebog.

Veflinge sogns Kirkebog.

Grindløse sogns Kirkebog.

Bogense sogns Kirkebog.

Tullebølle sogns Kirkebog.

Fåborg sogns Kirkebog.

Viede og døderegister for Nyborg.

Viede og døderegister for Køng og Veminge sogne.

Viede og døderegister for Rudkøbing sogn.

Viede og døderegister for Odense Købstad.

Viede og døderegister for Søllested sogn.

Viede og døderegister for Hårby sogn.

Folketællingen af Bøstrup sogn, 1834.

Folketællingen af Snøde sogn, 1880.

Folketælling af 1801, Hårby sogn.

Folketælling af 1834, Hårby sogn.

Folketælling af 1787, Søllested sogn.
Folketælling af 1801, Søllested sogn.
Folketælling af 1787, Middelfart sogn.
Folketælling af 1801, Tanderup sogn.
Folketælling af 1834, Dalum sogn.
Folketælling af 1840, Vissenbjerg sogn.
Folketælling af 1850, Vissenbjerg sogn.
Folketælling af 1880, Vissenbjerg sogn.
Folketælling af 1890, Vissenbjerg sogn.
Folketælling af 1840, Tanderup sogn.
Folketælling af 1870, Bogense Købstad.
Folketælling af 1880, Bogense Købstad.
Ringbindet: Huse og Gårde i Gummerup – Køng sogn, af Jens Møller Riss og Margit Simonsen, 2004.
Ringbindet: Huse og Gårde i Søllested sogn, 1 og 2 bind, af Evald Andersen, 1998.

Denne publikation er et festskrift i anledning af digteren
Ambrosius Stubs 300 års fødselsdag – 1705 – 2005.
Jan Kassow som er forfatter til dette festskrift er i slægt med
den kendte digtere, idet han er efterkommer af digterens bror,
Peder Stub, Skytte på Hindsgavl Slot.

Denne udgave af festskriftet er specifik kun til de statslige
arkiver, de lokalhistoriske arkiver og -biblioteker, folke-
biblioteker o.l. samt andre med interesse i Stub-slægten.



*Ambrosius Stubs Vej i Odense, ved Rugårdsvej.
Foto: Jan Kassow*

MIN SLÆGT

EN KORT SLÆGT- SBERETNING OM MIN SLÆGT FRA 1400 TALLET TIL I DAG

AF JAN KASSOW

Her i denne folder vil jeg fortælle lidt om mit slægt, blandet andet en gren som går helt tilbage 1400 tallet.

Jeg har en slægtsbog fra min mormors side, den går tilbage til sidst i 1400 tallet, til en slotsfoged på Næsbyhoved Slot ved Odense. Slotsfogeden hed Hans Olufsen og han levede endnu i 1493 står der i bogen.

Hans søn Oluf Hansen var også ansat på slottet, der var han kammervend i Dronning Christines tid: som var hustru til Kong Hans. Da Dronning Christine døde i 1521, slog Oluf Hansen måske sig ned på storhandelen i en periode, i 1529 blev han valgt som rådmand i Odense, og fra 1535 til sin død i 1553 var han borgmester i Odense. Han blev begravet i Gråbrødre kirke. I slægtsbogen står der ved hans død: "De Odense Borgmester har en betydelige rang, som det synes næst efter bispem, og lade sig på adelig vis begrave", hedder det et sted.

Oluf Hansens søn og sønnesøn var købmænd i Odense, mens hans oldebarn Anders Olufsen var gårdmand i Særslev sogn. Hans efterkommere var blandet andet bønder, samt der findes kendte efterkommere af ham.

En søn af Anders Olufsen var engang ejer af Æbleø, og en efterkommer til en anden søn: Christian Andersen, har skrevet engang sin slægtsberetning, som hedder: "Min Slægt", af Frederik Kr. Rasmussen.

En efterkommer af Christian Andersen blev gift i 1831 med gårdejer Jens Hansen (Wædele) på St. Vædeledgaard i Veflinge sogn. Jens Hansen (Wædele) og hans hustru var forældre til min mormors farfar, deres barnebarn Hans Frederik Vædeled, min mormors far boede i Odense, i Rosengade.

Han var havne- og lagerarbejder på Odense Havn, tæt ved hvor Næsbyhoved Slot lå engang.

Hans Frederik Vædeled, giftede sig i 1906 med en fra Ebeltoft af. Hun hed Hilda Jensine Marie Petersen, datter af Niels Carl Johan Petersen og Jenny Frederikke Henriette Vindberg. Niels Carl Johan Petersen var søn af en daglejer på Mols ved navn Peder Sørensen og hans husbestyrerinde Ane Elisabeth Sophie Marie Jensdatter.

En halvbror til Niels Carl Johan, giftede sig med en søster til hans hustru – Jenny Frederikke Henriette. Farfaren til de to søstre: Svend Vindberg blev født i 1788, et sted i Sverige. Gift i København med Frederikke Sørensdatter. De fik blandet andet Jens Harald Vindberg, som tog til Ebeltoft og giftede sig med en Karen Christensdatter. Hendes far og farfar hed til efternavn: Troid.

En Vindberg efterkommer: Knud Højrup, har skrevet en bog om vores regents aner.

Nå, tilbage til Vædeled slægten. Før en af mine forfædre købte St. Vædeledgaard i 1797, var de fæster på gården som hørte under Rugård Gods: som var en del af det Fynske Ryttergods.

Min mormors farfar: Julius Jensen Wædele giftede sig i 1872 med en Frederikke Laurine Katrine Sofie Hansen, og hendes far er født i Dalum sogn, i det samme sogn hvor jeg bor.

Frederikke Laurine Katrine Sofie Hansens farfar: Frits Ambrosius Stub Hansen var den første seminarie uddannede lærer i Dalum sogn, står der i bogen om Dalum sogns historie. Han tog til Dalum den 19. december 1823, da han fik et kaldsbrev af kammerherre P.U.F. Benzon, som ejede Dalum Kloster (Kristiansdal). Før Fritz Ambrosius Stub Hansen kom til Dalum sogn, havde han arbejdet som huslærer og vikar fra 1819.

Han er født i Ertekær ved Assens i 1798, søn af Skræddermester Hans Christian Hannibalsen og hustru Christine Clausdatter Borring.

Fritz Ambrosius Stub Hansen er en slægting af digteren Ambrosius Stub, idet han var oldebarn af en bror til digteren. Broren hed Peder Stub, og var skytte på Hindsgavl Slot ved Middelfart.

Fritz Ambrosius Stub Hansen blev medforfatter til et lille bind om Skolelærerembederne i Fyns Stift.

Da han fik lærerjobbet, blev han samtidig ansat som kirkesanger i Dalum Kirke.

Desuden blev han også samme år, gift i Odense med Laurine Cathrine Larsen, datter af Bogholder Jacob Larsen (tidligere Faktor på Odense Adressekontoret, der udgav forløberer af Fyns Stiftstidende), og hustru Marie Nielsdatter.

Fritz Ambrosius Stub Hansens svigerdatter Marie Elisabeth Ejby: moren til Frederikke Laurine Katrine Sofie Hansen, er tiptipoldebarn af en smed i Hjallesø der hed Rasmus Johansen, født i 1680, død 1746.

En efterkommer af Smeden, Knud Laurits Eibye havde i 1956 skrevet bogen: Håndværkerkåret gennem 250

år, om smedeslægten Eibye i 7 generationer.

Knud Laurits Eibyes farfar: Knud Eibye er nævnt i Odensebogen 2005, desuden findes der en tegning af ham i bogen.

Knud Eibye havde en bror som jeg nedstammer fra, han hed Johannes Nielsen Eibye og var Klejnesmed i Nyborg, blev gift med Regitze Sophia Bruun, datter af Bendrejer i Odense, Severin Bruun og hustru Elisabeth Pedersdatter.

På min far side, er jeg begyndt at indsamle oplysninger om. Jeg vil begynde med min farfar: Hans Jørgen Hansen, født i Ore sogn, Skåstrup. Død i Odense i 1982. Han var en af de ældste på en søskende-flok af cirka 18 hel- og halvsøskende.

Hans far: Rasmus Jørgen Hansen var husmand og slagter, født i 1876, Ore sogn. Blev gift med Marie Kirstine Jacobsen, født 1886 i Sønder Næraa sogn, hun var kogekone.

Ved hendes giftermål med Rasmus Jørgen Hansen, havde hun 2 små børn, som hun havde fået udenfor ægteskab. Med Rasmus Jørgen Hansen, fik hun yderligere 12 børn, samt at Rasmus Jørgen Hansen fik en søn med en anden kvinde.

Forældrene til Rasmus Jørgen Hansen hed: Hans Jørgen Christensen og Marie Jensine Jensen. Mens han svigerforældre hed: Jørgen Jacobsen og Karen Dorthea Rasmussen.

Dette ægtepar boede i forskellige fynske sogne, som var: Allersted, Sønder Næraa, Ringe, Vejle Mark og Ore sogn.

Forældrene til Marie Jensine Jensen hed: Jens Jensen og Maren Olesdatter af Rosenborghuset.

Maren Olesdatter døde i 1879, Hårslev sogn på en fattiggård der. Allerede som 11 årig kom min farfar ud at tjene, på en gård nær sit hjem. Efter 3 år kom han til en dyrlæge i

Brenderup, hvor han fik lyst til at blive dyrlæge, men opgav på grund af han og hans forældre ikke havde råd til betaling af studiet, og derefter kom han i lære hos en konditor Petersen i Bogense.

Da han blev udlært som konditor, rejste han til København og blev svend der indtil 1932, og fra dette år til 1953 var han og hans hustru ejer af et konditori i Søborg i Storkøbenhavn, samtidig havde de et pr. udslagssteder nær ved.

I 1932 giftede min farfar sig med min farmor Ebba Alvilda Kassow, født på Amager 1908, død i Odense 1972.

Datter af bagermester Frederik Johan Kristian Kassow og hustru Anna Alvilda Murquist.

Anna Alvilda Murquist var datter af Carl Herman Murquist og Inger Clausen. De blev gift i Holmen sogn den 31 Oktober 1869, Carl Herman Murquist blev født i Landskrona, Sverige, mens hans kone Inger Clausen blev født i Kastrup.

Bagermesteren på Amager blev født i Børglum sogn i Vendsyssel i året 1868.

Hans far: min tipoldefar kom som kun 20 årig til Danmark, i 1858. Han hed Friedrich Johann Christian Kassow, født i byen Rehna i det daværende Meckelnburg-Schwerin, Tyskland.

Søn af Joachim Friedrich Christopher Kassow og Dorothea Elisabeth Mense.

I begyndelsen af 1856 tog min tyske tipoldefar til Holsten, og arbejdede der i 1½ år, og som sagt i året 1858 kom han til det egentlig Danmark, hvor han tog til Nordjylland, i de første 4 år boede han i Hjørring, og der var han bagersvend hos en bager Lange, demæst hos en bager i Børglum, og i 1871 flyttede han og familien til Løkken, der var han selvstændig bagermester.

Han fik den 25. februar 1878 dansk indfødsret, og i året 1914 i Løkken døde han så.

I 1861 giftede Friedrich Johann Christian Kassow sig med en lokal pige i Hjørring, som hed Johanne Christine Villumsdatter, født i 1839, død i året 1900.

Allerede 8 måneder efter bryllupsdatoen, blev det første barn født, men han døde en dag i marts 1868, sammen med sin lillebror. Fra 1865 til cirka 1882 kom der børn i familien, i alt 15 stk.

Forældrene til Christine Villumsdatter hed Villum Hansen og Else Marie Christensdatter, og fik i alt 4 børn.

Jeg ved ikke endnu hvornår min farmors far kom til København, og hvornår han døde derover, men jeg ved at han boede i St. Magleby sogn ved Dragør, for der blev en søster til min farmor født i 1917.

Nå, tilbage til min farfar og farmor, i 1935 fik de min far: Erling Kassow Hansen, han var enebarn. Omkring 1952-53 flyttede min fars forældre til Odense, hvor de købte Konditori Lundsgård, Nørregade 49.

I forbindelse med anlæg af Thomas B. Thriges gade, blev min farfar nød til at sælge ejendommen Nørregade 49 omkring 1962. Og Cirka 1965 åbnede mine bedsteforældre cafeteriaet Bartino, Nørregade 56. Desuden var min farfar medlem af 5 bestyrelser, hvori de 3 af dem han var formand for. Han var formand for Håndværkerbanken i Odense (senere fusionere med Provis-banken, og den senere igen med Den Danske Bank), formand for håndværkersparekassens Fond, samt for Nørregadeforeningen. Desuden var han medlem af bestyrelsen i Odense Bagerlav og i Skamby Husbyggeri A/S.

Den 25. oktober 1959 blev mine forældre gift i Odense. Min far fik kongelig bevilling til at slette Hansen, da han blev gift med min mor Sonja Randi, født Andersen.

Min mor var datter af en enlig kvinde Hilda Hansine Vædeled, da min morfar døde i december 1938 – kun 5 måneder efter min mor blev født.

Min morfar: Jørgen Olaf Thorkild Andersen, født 1913 i Sct. Hans sogn, Odense. Han var arbejdsmand, indtil han blev syg af blandet andet leukæmi. Han var søn af bamearbejder Hans Peter Andersen og hustru Anna Hansine Madsen. De boede på Skibhusvej nr. 109, Odense.

Min mormor boede hos sin far i Rosengade 4, Odense, da hun blev enke med 2 små børn. Langt senere boede hun i Grindløse ved Bogense, i "Kronsbjerghuset", ved skoven. Min mormor døde i Odense i 1977.

Min morfars forældre blev gift i 1913 i Vindinge ved Nyborg. Hans far blev født i Nyborg i 1885, søn af Jørgen Andersen og Kristine Mortensen. Og hans mor blev født i 1890 i Kogsbølle ved Nyborg. Datter af Andreas

Madsen og Marie Petersen. Tilbage til mine forældre. Min far var uddannet dekoratør, var chefdekoratør hos firmaet Hess i Nørregade, indtil han blev selvstændig modehandler i 70'erne.

Hans modebutik lå på Østre Stationsvej. Odense og hed Ann-Sofie. Desuden var der et modelbureau af sammen navn, som han også ejede, samt medejer af Den Danske Dekoratorskole, som først lå på Mogensensvej og senere i Nørregade (Tigergården).

Min mor var selvstændig damefrisør, først på Anne Maries Allé, Fruens Bøge og cirka 10 år senere i Dyrup.

Min far var selvstændig indtil han blev syg af sygdommen Sklerose.

Han døde i 1989, kun 54 år gamle.

Min mor lever stadig væk og bor nu i Odense city.

I min forskning af Vindberg slægten, har jeg på en hjemmesiden fundet en amerikansk slægtning. Han er efter-

kommer af en søster til min mormors mor, som hed Hilda Jensine Marie Petersen.

Jeg har også fundet ud af, at en bror af de to søstre, også tog til USA.

Af min amerikanske slægtning, har jeg fået data på efterkommere af de to, som rejste til USA i begyndelse af 1900 tallet.

Til sidst lidt om mig og min bror.

Jeg er født i 1960, i Sct. Knuds sogn, Odense og ugift. Min bror Ole Kassow er født i 1966, også i Sct. Knuds sogn, Odense.

Han blev i 1997 gift i Irland med en pige, som hedder Kerry. Hun er født i Nordirland i 1971. Min bror og svigerinde arbejdede i det samme firma, i Londonderry, Nordirland, og der blev de forelsket i hinanden et par år før de blev gift.

De er bosat i København og har 2 små piger, som hedder Aisling Katrine og Ciara Sofie.

Desuden har jeg, min bror og en af vores Kassow slægtninge oprettet en hjemmeside om den danske Kassow slægt, og adressen er:

www.kassow.dk Prøv at gå ind på siden, der er interessante sager at læse.

© Jan Kassow – 2005. 5. Udgave.

Jan Kassow
Dianavænget 52,2
5250 Odense SV
Tlf. & Fax. 66 17 61 67
Mobil. 20 33 17 68
Mail: jan.kassow@post.tele.dk

Oversigt over de grene af slægten, som er forsket i.

- = Af Jan Kassow – hel eller delvis.
 - = Kilde: Slægtsbog for Jens Hansen (Wædele), Dansk Slægtsforskning.
- Desuden opdatering af data af Jan Kassow & Finn Hannesborg-Andersen for Wædelegrenen.
- = Kilde: Blandt andet "Min Slægt" af Frederik Kr. Rasmussen og "Rod i Odense".
 - ◇ = Kilde: Ættetafle for Hans Frederik Wædele.
 - ▲ = Kilde: Hans Krogs artikler i Vestfynsk Hjenstav.
 - è = Kilde: "Håndværkerkåb gennem 200 år", af Knud Laurits Eibye.
 - = Af Knud Højrup og Robert Downie White Jr.
 - Ω = Af Knud Højrup.

Oversigt af slægtsgrene

Jan Kassow
Dianavænget 52,2
5250 Odense SV
Tlf. & Fax. 66 17 61 67
Mobil. 20 33 17 68
Mail: jan.kassow@post.tele.dk

Jan Kassows slægt



Se venligt næste side – betydning af symboler