



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

EN SLÆGT LARSEN

fra

Højslev sogn



om

Lars Laursen, født 1805,
og hustru
deres forfædre og efterkommere

A/S NORDISK SLÆGTSFORSKNING
BREDEGAARD, SKALS
1972

Som dybest brønd gi'r altid klare vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
så styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til dens rod forneden;
årtusind toner op i gråd og sang,
mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og småt,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og råt,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens ve og våde;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gåde.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
når du mit land, min stamme, frit må leve,
og skønne sange på den danske røst
må frie, stærke sjæle gennembæve.
Da står en ny tids bonde på sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blå sit sommerloft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppe Aakjær.

Forord.

Den velkendte venstrepolitiker konsejlspræsident J. C. Christensen har engang sagt: "Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig saadanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, saa de kan gaa videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt". Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men ogsaa skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den selvfølgelig ogsaa gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid under læsningen faa den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en saadan bog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" saa husk paa, at vor tid med alle dens nok saa tekniske fremskridt bygger paa fortiden, og at alt - ogsaa en selv - er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt: "Vil mennesket forstaa sig selv og prøve at faa rede paa forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, maa han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Det slægtshistoriske studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede foreteelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab".

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et staasted. Løb bogen igennem og tag den saa frem, naar der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men De kære læser, har et meget nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets baand, men ogsaa ved Deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f.eks. Højslev sogn, saa er det - selv om billedet har ændret sig noget - paa de samme gader og veje, slægtens gamle har gaaet, ligesom de bygninger, man passerer, er de samme, som den ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet saavel mørke som lyse timer.

En slægt som denne kan sætte stærke præg paa den egn eller by, den kommer til at leve i. Det mærkes maaske ikke saa meget i det daglige, men hver dag er da ogsaa kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i aar, og disse aar tæller slægten op i gene-

rationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro paa eget værd.

En døgnvise spaar, at om hundred aar er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, naar det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage staar summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner som slægten gav den enkelte at forvalte og give videre.

Til slut skal rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlaan af billeder.

Med ønsket om at denne slægtsbog maa blive til gavn og glæde for nulevende og kommende generationer.

Skals, den 27. november 1972
A/S Nordisk Slægtsforskning

Orientering.

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit. Første afsnit, anetavlen, omhandler ægteparret Lars Laursen og Mette Sørensdatter med forfædre, medens andet afsnit, efterkommeroversigten, bringer en omtale af efterkommerne efter nævnte ægtepar.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl. a. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger samt forskellige personal- og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor forstaas saaledes, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de paagældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde ogsaa omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 6's fader har nr. 12 og moderen nr. 13, nr. 12's forældre har nr. 24 og 25, ane nr. 13's forældre nr. 26 og 27 etc. hvis man omvendt vil finde f.eks. barnet af ægteparret med numrene 30 og 31, saa halverer man det lige nummer. Barnet er altsaa ane nr. 15 gift med nr. 14, deres barn er nr. 7 gift med nr. 6, deres barn igen nr. 3 gift med nr. 2. For overskuelighedens skyld findes vedlagt en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

Vedlagt findes endvidere en sol. Medens den skematiske anetavleoversigt redegør for slægtsforbindelsen tilbage i tiden fra stamfaderen (se ovenfor), giver solen med stamfaderen i midten en oversigt over hans børn, børnebørn og oldebørn, mærket med henholdsvis romertal, store bogstaver og arabertal, og saaledes at laveste tal eller første bogstav i alfabetet er ældste barn i en søskendeflok. I bogens tekst videreføres dette system, saaledes at børn af arabertal er mærket med smaa bogstaver, disses børn med arabertal efterfulgt af en parentes etc. Man opnaar derved, at enhver person i efterkommeroversigten faar sit eget registreringsnummer, et nummer der redegør for forbindelsen tilbage til stamfaderen og dermed for slægtsforbindelsen til alle øvrige nævnte personer. Eksempel: II.F.2.b. Nummeret angiver, at den paagældende er andet barn af II.F.2., som igen er andet barn af II.F., mens II.F. er sjette barn af II., som er andet barn af stamfaderen. Sætter man sig grundigt ind i

dette system, kan man stedfæste enhver af de i efterkommeroversigten nævnte personer i forhold til sig selv.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder iøvrigt, at denne hovedsagelig er udarbejdet paa grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som det ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supplere. Naar stoffet saaledes visse steder kan forekomme lidt mangelfuldt, skyldes dette enten, at de af slægtens medlemmer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.

Hartkorn - landgilde.

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning til havre, "blødt korn".

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige be-
regning var følgende:

1 td. rug eller byg	1 td.	hartkorn
1 " gryn eller hvedemel	2 "	"
1 " hvede eller ærter	1½ "	"
1 " havre	½ "	"
1 " humle	½ "	"
4 læs enghø	1 skp.	"
12 gæs	1 td.	"

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen på godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed; enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunde frembringe, f. eks. antal hølæs, græsning, svins-olden m. m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordernes forbedring m. m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes 6 1/6 td. land (à 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der 9 4/5 td. land og i Ringkøbing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m. v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

Anetavle

for

Lars Laursen

og

Mette Sørensdatters
børn

Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage i tiden, og som er udarbejdet på grundlag af de bevarede danske arkivalier. Måske skuffes De og finder, at de resultater, der her er opnået, er meget sparsomme og mangelfulde og ikke står i forhold til det, De har måttet betale for denne bog. Muligt er det også, at De er fuldt tilfreds og finder resultaterne både gode og fyldestgørende.

Da disse divergerende opfattelser sikkert i de fleste tilfælde skyldes et naturligt manglende kendskab til forskningsarbejdet på vore arkiver, skal vi her give en kortfattet redegørelse for arbejdets omfang og de kilder, som herunder benyttes.

I Danmark findes fem almindelige statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i København og de fire landsarkiver: København (dækkende Sjælland og de sydlige øer), Odense (for Fyn m. m.), Viborg (omfattende hele Nørrejylland ned til Kongeåen) og Aabenraa (dækkende Sønderjylland). I Rigsarkivet opbevares Centraladministrationens arkiver (kongebreve, kancellikorrespondance, folketællinger etc.), medens landsarkiverne rummer de lokale embeders akter (kirkebøger, godsarkivalier etc.).

Den uindviede, der første gang aflægger besøg på f. eks. landsarkivet i Viborg og her får lejlighed til at kigge bag kulisserne, vil med største forundring konstatere, at denne store bygning rummer kilometer ved kilometer af boghylder fyldt med håndskrevne bøger og protokoller, prentet med gotisk, en skrift som forekommer nutidsmennesker komplet ulæselig.

I tilslutning til arkivet findes en stor læsesal, ved hvis borde man dagen lang ser folk sidde bøjet over de gamle arkivalier, ivrigt optaget af at grave stof frem om de hedengangne. Her sidder manden, der kun har været her nogle få gange, og for hvem det hele endnu er så nyt og uforståeligt, hvorfor han holder sig til de nyere kirkebøger. Her finder man den mere drevne amatør, som i flere år har tilbragt al sin fritid med at forske, som efterhånden har fået lært at læse gotisk, og som foruden kirkebøgerne også gør brug af andre arkivalier. Og endelig sidder her den professionelle forsker, eksperten, som kan spille på alle strengene, dels fordi han tilfulde behersker gotisk, og dels fordi han kender brugen af alle typer arkivalier og de muligheder, disse giver. For alle tre kategorier gælder imidlertid, at de i deres forskning konstant støder på problemer og vanskeligheder. Størstedelen af tiden går da også med undersøgelser, som giver negative resultater, men så meget større er forskerglæden, hvis omsider løsningen på problemerne foreligger.

Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har lagt al sin professionelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes De over resultatet, må De således huske på, at det ikke er forskeren, der har svigtet Dem, men derimod de arkivalier, han har haft til sin rådighed.

Hvilke arkivalier, der i det væsentligste er tale om, og hvorfor disse ofte svigter, fremgår af det følgende.

Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I hvert af Danmarks ca. 1300 sogne har præsterne igennem tiden i disse kirkebøger indført oplysninger om sognets beboere såsom fødsel, dåb, konfirmation, vielse, død og begravelse. Kirkebogsføringen blev ved lov påbudt i 1646, og i en snes tilfælde kan den jyske halvø endog opvise endnu tidligere førte og til vore dage bevarede kirkebøger, hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer fra Hjortkær sogn i Sønderjylland. Dette betyder imidlertid ikke, at kirkebøgerne normalt findes fra 1646 og ned

til i dag. I de ældste tider førtes kirkebogen nemlig kun i ét eksemplar, der som regel opbevaredes i præstegården. Krige, plyndringer, brand og manglende omtanke for disse arkivaliers betydning resulterede i masser af tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Normalt er kirkebøgerne således kun bevaret tilbage til ca. midten af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland findes 50 sogne, hvor alle kirkebøger er gået tabt før 1814, det år hvor der blev påbudt dobbelt kirkebogsføring i samtlige sogne.

Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældre kirkebøger er ret mangelfulde og i perioder slet ikke har været ført, er ting, der vanskeliggør forskerens vilkår meget.

Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845 er udmærkede hjælpeklender, der som kirkebøgerne svigter. Især er tællingen fra 1845 af betydning, idet det af denne også fremgår, hvor folk er født, medens de øvrige tællinger kun oplyser om navn, alder, stilling, ægtefælle og hjemmeværende børn.

Skøde- og panteprotokollerne fortæller os om ejendomshandeler og optagelser af lån etc. Protokollene af denne art blev påbudt ved forordning af 1738, men en stor del er gået tabt. Det siger sig selv, at disse arkivalier kun har betydning, når man beskæftiger sig med personer, der ejer fast ejendom, såsom bedrestillede borgere og selvejerbønder.

Fæsteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altovervejende del af landbefolkningen i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden herregård. Disse protokollene indeholder fæstebrevene, dokumenter, som udfærdigedes hver gang godset bortfæstede en af sine ejendomme. Fæsteprotokollerne er at finde i godsarkiverne og er mange steder bevarede fra første halvdel af 1700-tallet. Ofte må man imidlertid konstatere, at arkivalier fra det gods, som de pågældende forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gået tabt. Det kan nok generelt siges, at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvori mod det er småt med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.

Skifteprotokollerne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os, hvad folk har efterladt sig ved deres død, samt på hvilken måde efterladenskaberne fordeles arvingerne imellem. I et skifte vil således afdødes børn være nævnt, en omstændighed der kan tjene som bevis for et slægtsskab, som ellers ikke på grund af manglende kirkebøger lader sig påvise. Skifteprotokollerne er at finde i de enkelte jurisdiktioners arkiver, i godsarkiverne og i de gejstlige arkiver, alt afhængig af hvilken kategori de pågældende personer har tilhørt.

Tingbøgerne er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre en bondeslægt endnu flere led tilbage - ofte til 1500-tallet. Dette kan f. eks. ske på den måde, at der opstår en strid om ejendomsforholdet til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring vil de afgivne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kommer så ud for, at Peder Jensen fremstår på tinge og vidner, at den pågældende mark har tilhørt hans far Jens Pedersen, som har overtaget den fra sin far o. s. v.

Justitsprotokollerne fortæller os, om forfædrene har været indblandet i retssager, medens jordbøgerne og matriklerne giver oplysninger om de enkelte gårdes størrelse, om ejer- og fæsteforhold etc.

Trykte kilder omfatter tidligere trykte stamtavler og anetavler, historiske årbøger, stater, købstadshistorie, sogne- og egnsbeskrivelser etc. Hvis man således i en forslægts-

linie kommer ind i et miljø, der ligger uden for den egentlige bondestand, det være sig degne, præster, proprietærer, godsejere, herredsfogeder, herredsskrivere, prokuratorer, officerer og underofficerer samt embeds- og bestillingsmænd i by og på land, så viser der sig for forskeren gode muligheder for gennem de trykte kilder at finde stof om disse personer og deres forfædre.

Med denne indledning har vi forsøgt så kortfattet og enkelt som muligt at fortælle lidt om arkivverdenen og de problemer, som møder slægtsforskeren, med det formaal at give Dem et indblik i arbejdets omfang, og bibringe Dem en vis viden om slægtsforskning, en viden, som muligvis vil være Dem til gavn ved gennemlæsningen af anetavlen.

1. GENERATION.

Ane 2 Lars Laursen

er født 1805 i Ramsdal, Højslev sogn, og han døde den 30. juli 1881 i Højslev.

Han blev døbt den 11. august 1805; Peder Jensens datter Anne fra Staarup bar ham til daaben, og faddere var Jens Røgind fra Dommerby, Jens Larsen fra Østerris og Peder Jensen fra Staarup.

Lars Laursen blev gift den 19. oktober 1837 i Dommerby med

Ane 3 Mette Sørensdatter

Forlovere ved vielsen var gaardmand Niels Andersen i Højslev og gaardmand Søren Pedersen i Dommerby.

Mette Sørensdatter er født 1804 i Dommerby, og hun døde den 5. januar 1880 i Højslev.

Hun blev døbt den 1. juli 1804; Inger Pedersdatter fra Bredsgaard bar hende til daaben, og faddere var Dorthe Christensdatter, Christen Jensen og Anders Sørensen, alle fra Bredsgaard, samt Jens Pedersen fra Borris ved Viborg og Peder Jensen fra Østerris.

Lars Laursen maa oprindelig have overtaget faderens gaard Ramsdal, men det har ikke været muligt at finde noget overdragelsesdokument. Det maa imidlertid formodes at være sket før 1837, da Lars Laursen blev gift, idet faderen allerede da var en ældre mand. Den 17. april 1841 fik Lars Laursen derefter af selvejergaardmand Niels Andersen i Højslev skøde paa dennes gaard i Højslev, der havde et hartkorn paa 4 tdr. 2 skpr. 2 fjdk., "med Besætning, Inventarium, Ind- og Udboe undtagen hvad jeg deraf har forbeholdt til brug for mig og Hustrue vor Livstiid". Købesummen var 500 rdlr., og ifølge skødet skulle Lars Laursen tiltræde gaarden den 1. maj, fra hvilken dato han skulle betale alle skatter og udgifter samt yde aftægt til sælgeren og dennes hustru. I skødet kaldes Lars Laursen for gaardmand af Ramsdal, hvilken gaard han imidlertid samtidig med overtagelsen af gaarden i Højslev maa have solgt, idet han i matriklen 1844 ikke optræder som ejer af Ramsdal. I det hele taget er der nogen uklarhed omkring gaarden Ramsdal, idet baade Lars Laursen og hans fader i kirkebøgerne betegnes som værende bosat paa Nedergaard. Det maa dog formodes, at Nedergaard og Ramsdal er den samme gaard, saaledes at forstaa at gaarden før udflytningen fra Højslev hed Nedergaard, hvorefter den har faaet navneforandring til Ramsdal.

2 aar efter at have købt gaarden i Højslev foretog Lars Laursen en udvidelse af jordtilliggendet, idet han af Thomas Thomsen købte parcel nr. 2 af dennes gaard af hartkorn 3 skpr. 2½ alb., hvilken parcel var udstykket fra gaarden med det kongelige rentekammers tilladelse. Købesummen var 120 rdlr., og skødet bærer følgende paategning: "Da det kongelige Rentekammer under 29. April d.a. har approberet, at den heri omhandlede Parcel No. 2, som er ansat til 3 Skpr. og 2½ Alb. Hartkorn afhændes til Laurs Laursen til forening med dennes tilgrænsende Jorder, meddeles dette Skjøde herved Paategning til Tinglæsning." 12 aar efter nemlig i 1855 foretog Lars Laursen en yderligere udvidelse af gaarden ved tilkøb af jord fra en anden nabo.

Forinden, nemlig i 1848, var familien blevet ramt af en tragedie, idet ikke mindre end fire af ægteparrets seks børn det aar afgik ved døden med ganske kort tids mellemrum, antagelig paa grund af en eller anden smitsom sygdom. De fire børn, der døde, var tre piger og 1 dreng paa henholdsvis seks, fire, to og et aar.

I det hele havde Lars Laursen og Mette Sørensdatter i deres ægteskab følgende børn: I. Laurs, født 1838, II. Bodil, født 1840, III. Birthe Marie, født 1842, død 1848, IV. Søren, født 1844, død 1848, V. Helle, født 1846, død 1848, VI. Nicoline, født 1847, død 1848, VII. Birthe Marie, født 1849, og VIII. Søren, født 1850. Angaaende de fire børn, der voksede op, og deres efterkommere se bogens andet afsnit.

2. GENERATION.

Ane 4 Laurs Nielsen

er født 1761 i Tastum, Kobberup sogn, og han døde den 10. februar 1838 i Højslev sogn. Ifølge kirkebogen var han ved sin død aftægtsmand i Nedergaard, der som foran omtalt maa være identisk med gaarden Ramsdal.

Han blev døbt den 3. juni 1761 i Kobberup kirke; Mourits Jacobsen Hyrdes hustru Birgitte Pedersdatter (mormoderen) bar ham til daaben, og faddere var Jens Mouritsen (morbroderen), der tjente i Søby, Clemen Nielsen fra Tastum og Niels Pedersens Ane Cathrine.

Laurs Nielsen var gift med

Ane 5 Helle Jensdatter

Vielsen maa formodes at have fundet sted ca. 1792, men er forgæves søgt i Højslev, Dommerby og Lundø sogne.

Helle Jensdatter er født 1759 i Vinkel, Højslev sogn, og hun døde den 4. november 1836 i Nedergaard, Højslev sogn.

Hun blev døbt den 27. december 1759; jomfru Margrete Bartling bar hende til daaben, og faddere var Morten Plet, Jørgen og Jens Pedersen, Dorthe Villadsdatter og Anne Marie Christensdatter.

Laurs Nielsen var født udenfor ægteskab. Moderen hed Mette Mouritsdatter, og som barnefader blev ved daaben udlagt ungarl Niels Larsen, der da opholdt sig hos sin moder i V. Børsting, Vroue sogn. 4 aar efter Laurs Nielsens fødsel giftede moderen sig med Lars Espersen, der var fæstegaardmand i Højslev, og i dette hjem voksede Laurs Nielsen op. Den 19. maj 1788 fik han af ejeren af Staarupgaard, Christen Kondrup, fæstebrev paa den gaard i Højslev, som stedfaderen indtil da havde været fæster af, men som han nu "formedelst sin og blinde Hustrus Affældighed oplader for denne deres Søn". Gaarden havde et hartkorn paa 3 tdr. 6 skpr. 2 fjdk., og i landgilde skulle Laurs Nielsen til gaardens ejer ved hvert aars sædetid svare 1 td. 1 skp. og 1 fjdk. rug. Han overtog gaarden paa fine betingelser, idet han slap for at betale den overtagelsessum, som kaldtes indfæstningspenge, ligesom der blev slaaet en streg over den landgilderestance, som hvilede paa gaarden fra stedfaderens tid.

9 aar senere købte Laurs Nielsen til selveje den fra Højslev by udflyttede gaard Ramsdal, som han da var fæster af, og som havde et hartkorn paa 4 tdr. 2 skpr. 2 fjdk.. Sandsynligheden taler for, at der er tale om den samme gaard, som den Laurs Nielsen i 1788 fik fæste paa. Gaarden, der da laa i Højslev by, har antagelig baaret navnet Nedergaard. Oprindeligt havde de enkelte landsbyer jordfællesskab, og hver enkelt gaards tilliggende bestod af mange smaalodder, der laa spredt over hele bymarken. Ved udskiftningen, som i hovedsagen foregik i tiden 1770-1830, blev de enkelte ejendommers jorder saa vidt muligt udlagt i samlede regelmæssige lodder, og samtidig var det ikke ualmindeligt, at gaardene blev flyttet ud fra landsbyerne og til markerne, saaledes at den enkelte gaard kunne faa sin jord samlet saa nær som muligt ved bygningerne. Dette maa ogsaa være sket med Nedergaard, der blev flyttet ud fra Højslev og herefter maa have faaet navneændring til Ramsdal, ligesom jordtilliggendet maa være blevet forøget en del. I samme periode var man i fuld gang med at afvikle det gamle fæstevæsen, idet herregaardene solgte ud af de enkelte bøndergaarde, som regel til de der havde gaardene i fæste. Som ovenfor anført benyttede Laurs Nielsen altsaa lejligheden, da han af herremanden

paa Staarupgaard fik tilbudt at købe sin fæstegaard til selveje. Selve skødet, der udstedtes til ham, har følgende ordlyd:

"Underskrevne Bagge Lihme til Staarupgaard gjør hermed vitterligt at have solgt og afhændet ligesom jeg hermed sælger, skiøder og fra mig og mine Arvinger til Laurits Nielsen den fra Højslef bye udfløttede gaard, Ramsdahl kaldet, som han selv paaboer, og som skylder af Hartkorn Agger og Eng 4 Tdr. 2 skpr. 2 fjdkr. med sine Bygninger og Besætning samt alle de til bemeldte 4 Tdr. 2 Skpr. og Toe Fjerdingskar henhørende og iflg. den passerede Udskiftning tilliggende Ejendomme og Rettigheder, som jeg det ejet haver, men det alt uden Undtagelse, ligesom det nu befindes og med selvsamme Ejendomsret og Rettigheder, men det paalægges Kjøberens at lade Gaardens Bygninger forsikre udi den alm. Brandcasse, samt ellers iagttage om Gaardens el. dens Hartkorn i sin Tiid skulle blive solgt, maae samme Hartkorn dog aldrig tiene til at completere nogen Hovedgaard. Og da Lars Nielsen har for ovennævnte Eiendom, Gaard og Rettigheder betalt mig den fulde Kjøbesumma 500 Rdr. skriver Fem Hundrede Rigsdaler, saa bepligter jeg mig derimod mig og mine Arvinger at frie, frelse, hiemle og tilstaae Laurs Nielsen og hans Arvinger samme Eiendom som et fuldkommen kjøbt Kjøb.

Dette mit Skiøde som iflg. Kongelig Allernaadigst Bevilling Udstedes paa 24 Skillings Papir, underskriver og forseigler ieg ey allene egenhændig, men jeg har endog formaaet de hosværende tvende goede Mænd til ydermere Vitterlighed at underskrive og forsegle.

Staarupgaard d. 13. Juni 1797.

B. Lihme

Til Vitterlighed

N. A. Vandborg

H. Nandrup."

Laurs Nielsen havde ganske vist ikke nogen penge at betale med, men det blev ordnet paa den maade, at sælgeren fik en 1. prioritet i gaarden paa 400 rdlr. og herudover laante Laurs Nielsen 100 rdlr. til udbetaling mod 2. prioritets panteret i gaarden. Den 23. juni 1805 ses Laurs Nielsen derefter at have udstedt et gælds- og pantebrev til overformynderiet lydende paa 456 rdlr. 1 mk. 12 sk., hvilket beløb en Anne Marie Pedersdatter havde arvet efter sin afdøde fader Peder Møller i Trevad mølle. Da hun imidlertid var umyndig, var beløbet hensat i overformynderiet, som altsaa nu havde udlaant pengene til Laurs Nielsen, der som sikkerhed gav 1. prioritet i Ramsdalgaard af hartkorn 4 tdr. 2 skpr.. I aarlig rente skulle Laurs Nielsen til hvert aars 20. juni betale 4 procent. Den 2. februar 1810 ses han derefter at have udstedt et gælds-brev paa 200 rdlr. til Morten Sommer paa Staarupgaard mod 2. prioritets pantet næstefter 500 rdlr., der indestod som 1. prioritet i Ramsdalgaard.

Ane 6 Søren Pedersen

er født 1769 i Borrisgaard, Nr. Borris sogn, og han døde den 4. juli 1839 i Dommerby.

Han blev døbt den 12. november 1769; Christen Christensens hustru Kirsten Nielsdatter fra Sparkær bar ham til daaben, og faddere var Laurits Borris fra Troelstrup, Christen Borris fra Gundelund, Michel Tougaard fra Sparkær og Mette Borris fra Fusager.

Søren Pedersen blev gift den 25. april 1799 i Ravnstrup kirke med

Ane 7 Bodil Christensdatter

Hun er født den 15. april 1766 i Bredsgaard, Ravnstrup sogn, og hun døde den 19. august 1840 i Dommerby.

Hendes daab og faddere kendes ikke, idet kirkebogen for Ravnstrup først begynder 1777. Naar det alligevel er muligt at fastslaa, hvornaar hun er født, og hvem hun er datter af, skyldes det, at degnen i Ravnstrup fra 1762 og indtil sin død i 1817 førte en fortegnelse over sognets beboere med angivelse af fødselsaar og dag samt dødsdatoer, efterhaanden som beboerne faldt bort.

Søren Pedersen fik i 1799 af sognepræsten fæstebrev paa Dommerby præsteanneksgaard. I 1803 købte han gaarden til selveje, og at der var tale om en ret stor gaard fremgaar af, at hartkornet var ikke mindre end 5 tdr. 7 skpr. 1 fjdk.. Han drev nu denne gaard indtil 1835, da han afstod den til sønnen Peder, hos hvem han og hustruen gik paa aftægt.

Det til Søren Pedersen i 1799 udstedte fæstebrev har følgende ordlyd:

"Henrich Friderichsen Vilrich, Sognepræst for Højslev etc Meenigheder, kjendes og hermed tilstaaer at have stæd og fæst, som jeg og hermed stæder og fæster til Søren Pedersen af Borrisgaard min tilhørende Annexgaard i Dommerbye, hvoraf Jeg selv ejer Herligheden, der staaer for Hartk. 6 Td., hvilken Gaard Thomas Laursen sidst beboede og fradøde, bemeldte Gaard med al sin Ejendom Søren Pedersen maa nyde, bruge og sin Livs Tid i Fæste beholde paa følgende Konditioner:

1. At han til rette Tider betaler alle Kongelige Skatter og Kontributioner, som nu ere eller herefter paabudne vorder.

2. Betaler Fæsteren til hvert Aars Mortensdag i Landgilde 4^{re} Tdr. Rug og af Herligheden 4^{re} slette Daler, samt til St. Hansdag 26 pund Smør, 2^{de} Lam og 12 Kyllinger, samt forretter en Reise eller to om Aaret efter Tilsigelse højst paa 3 a 4 Miil.

3. Driver han Gaardens Jorder lovlig og forsvarlig. Intet deraf til Upligt at bruge eller forkomme lade.

4. Gaardens Bygninger, saaledes som de nu blive ham overleverede med Besætning og Inventarium, og hvorover hermed skal følge en Fortegnelse, haver Fæsteren at vedligeholde conservere og forbedre, saaledes som han vil tilsvare.

5. Holder han sig Kongelig allernaadigst Lov og Forordninger efterrettelig, samt viser mig eller udsendte hørsommelig Lydighed Alt under dette Fæstes Fortabelse.

Til Bekræftelse under min Haand og Segl. -

Højslev den 16^{de} Junii 1799

H. F. Vilrich".

Ifølge det af Søren Pedersen til sønnen i 1835 udstedte skøde paa gaarden skulle sønnen hvert aar præstere den til sognepræsten for Højslev, Lundø og Dommerby paa gaarden hvilende afgift paa 4 tdr. rug samt betale faderen en sum paa 200 rdlr. sølv ved at udstede en panteobligation for dette beløb til sin ugifte søster Mette Sørensdatter og endelig yde sine forældre aftægt. I skødet har Søren Pedersen gjort følgende tilføjelse:

"Med hensyn til min Adkomst til Gaarden bemærkes her for Tydeligheds Skyld, at jeg under 16 Junij 1799 fik af nu afdøde Pastor Vilrich til Højslev, der selv besad som sin private Ejendom Herligheden af Gaarden, fæste paa denne (hvilket Fæstebrev tinglæses samtidig med nærværende Skjøde), samt at jeg under 24. Junij 1803 fik af bemeldte Pastor Vilrich i Overensstemmelse med hans private Ejendomsret til Herligheden Skjøde paa denne, hvilket Skjøde

Den 17de Decbr. 1799. af H. H. Vilrich til H. H. Vilrich. 475.

84-76-79-2-5-10, 156-1-3-8-17-1-5-10, w. 2-14/17.

af sin Høi. og Mand og Gaard Eieling Pæly.

1799. 1799. 1799. 1799.

Fejlsbreed

1799. 1799. 1799. 1799.

1. At jeg hermed sende dig alle de...
2. At jeg hermed sende dig alle de...
3. At jeg hermed sende dig alle de...
4. At jeg hermed sende dig alle de...
5. At jeg hermed sende dig alle de...

1. At jeg hermed sende dig alle de...
2. At jeg hermed sende dig alle de...
3. At jeg hermed sende dig alle de...
4. At jeg hermed sende dig alle de...
5. At jeg hermed sende dig alle de...

1. At jeg hermed sende dig alle de...
2. At jeg hermed sende dig alle de...
3. At jeg hermed sende dig alle de...
4. At jeg hermed sende dig alle de...
5. At jeg hermed sende dig alle de...

1. At jeg hermed sende dig alle de...
2. At jeg hermed sende dig alle de...
3. At jeg hermed sende dig alle de...
4. At jeg hermed sende dig alle de...
5. At jeg hermed sende dig alle de...

1. At jeg hermed sende dig alle de...
2. At jeg hermed sende dig alle de...
3. At jeg hermed sende dig alle de...
4. At jeg hermed sende dig alle de...
5. At jeg hermed sende dig alle de...

1. At jeg hermed sende dig alle de...
2. At jeg hermed sende dig alle de...
3. At jeg hermed sende dig alle de...
4. At jeg hermed sende dig alle de...
5. At jeg hermed sende dig alle de...

er tinglæst 30^{te} Aug. 1803, og har jeg siden den Tid upaatalt besiddet og brugt Gaarden som min rette Ejendom i enhver Henseende, blot imod at svare den under No 1 anførte aarlige i Ejendommen prepeterede Afgift af 4 Tdr. Rug, ligesom og Præsten, paa Grund af at det er en Annexgaard oppebærer alle 3 Tiender,"

Som ovenfor nævnt skulle Peder Sørensen yde forældrene Søren Pedersen og Bodil Christensdatter aftægt i gaarden, og for at de kunne være helgarderede, blev oprettet en aftægtskontrakt, hvori det bla. hedder:

"Jeg underskrevne Peder Sørensen tilstaaer herved, at da jeg under Dags Dato af min Fader Søren Pedersen har modtaget Skjøde paa Annexgaarden i Dommerbye, der staaer for Hartk. 5 Td. 7 Skp. 1 fj., med tilhørende Besætning m.v. saa har jeg overensstemmende med Betingelserne for denne Handel, paataget mig at præstere bemeldte min Fader og dennes Hustrue Bodil Christensdatter saalænge de leve. --

1.

Saasnart de forlange det, er jeg eller efterfølgende Ejer pligtig at indrette og senere forsvarlig vedligeholde en Beboelses-Lejlighed til dem paa 5 Fag, 3 Fag til Stue og 2 Fag til Kjøkken, med fornøden Loft, Vinduer og Dørre, samt forsaavidt fornødent opføre en Skorsteen, hvorved en af mig eller efterfølgende Ejer for egen Regning anskaffede og opsættende Kakkellovn kan komme til Anvendelse. -- Aftægtsfolkene beholde og bruge deres 2^{de} Kister, deres Seng med Tilbehør, og ere berettigede til, naar de forlanger det, at udtage af Indboet: 1 Bord med 4 Stole, 6 Tallerkener, 1 Strippe, 1 Kar, Skovl og Ildtang.

2.

Adgang til Stedets Bagerovn, Grubekjedel og Vandstederne maa til ingen Tid formenes dem.

3.

Jeg leverer dem aarlig 6 Td. Rug. 2 Td. Byg og 2 Skp. Gryn, det Halve til 1 May og det andet Halve til 1^{ste} Novbr., 3 Tdr. Kartoffler til hvert Aars 1 Novbr.

4.

3 lispund røget Flesk, 3 lispund Smør, 3 Lispund Ost, 1 Oll Æg og 5 pund Lys, som leveres hvert Aars 1 Janv, 1 April, 1 Juli og 1 Octbr. hver Gang med $\frac{1}{4}$ Deel.

5.

2 Potter Melk om Dagen om Vinteren og 3 Potter daglig om Sommeren.

6.

5 er fem Rbd. Sølv i Penge til hvert Aars 1^{ste} Novbr.

7.

Hvert Aar i ordentlig Tid hjembragt 5 Læs Skudtørv a 4 Snese pr Læs og 5 Læs Hedetørv a 10 Snese pr. Læs, og 2 Læs Lyng.

8.

Aftægtsfolkene ere berettigede til af Faareflokken at udtage 3 Faar, hvilket jeg skal fodre og græsse, og om Sommeren tillige disses Lam.

9.

Ved begge Aftægtsfolkernes dødelige Afgang skal Alt hvad de efterlader dem, tilhøre Gaardens Ejer, imod at han bekoster deres hæderlige Begravelse efter Egnens Skik og Brug. --

10.

Naar een af Aftægtsfolkene dør, da tilfalder den Overlevende den $\frac{1}{2}$ Deel af de i 3^{de}, 4^{de}, 5^{te}, og 6^{te} Post bestemte Præstationer, hvorimod Contracten iøvrigt bliver ved Magt. --

11.

Flytter Aftægtsfolkene ud af Gaarden, da skal Kontracten være hævet, undtagen Præstationerne efter 3. 4. og 6. Post, hvilke de ere berettigede til at modtage og afhente paa Stedet.

12.

Foranstaaende Aftægt hæfter paa Gaarden efter de til min Søster Mette Sørensdatter skyldig værende 200 rbd. Sølv."

3. GENERATION.

Ane 8 Niels Larsen

der som forannævnt blev udlagt som barnefader til sønnen Laurs i 1761, og som da var ungkarl og bosiddende hos sin moder i V. Børsting, Vroue sogn, er født 1735 i V. Børsting.

Han blev døbt den 11. september 1735; Kirsten Nielsdatter i Børsting bar ham, og faddere var Mads Overgaard, Jens Larsen, Mads Jensen, Maren Bruus og Karen Nielsdatter.

Niels Larsens videre skæbne kendes ikke.

Sønnen Laurus fik han med

Ane 9 Mette Mouritsdatter

der fødtes 1732 i V. Børsting, Vroue sogn.

Hun blev døbt den 3. juni 1732; Ane Jacobsdatter bar hende til daaben, og faddere var Christen Dalsgaard, Thyge Pedersen, Jens Jensen, Kirsten Nielsdatter og Maren Thomasdatter.

Faa aar efter med Niels Larsen at have faaet sønnen Laurs giftede Mette Mouritsdatter sig med Lars Espersen, der den 12. januar 1769 af herskabet paa Staarupgaard fik fæste paa en gaard i Højslev, der havde et hartkorn paa 3 tdr. 3 skpr. 1 fjdk. 2 alb.. Han drev denne gaard indtil 1788, da fæstet blev overtaget af Mette Mouritsdatters søn Laurs, hos hvem ægteparret gik paa aftægt.

Ane 10 Jens Nielsen Maygaard

er født ca. 1710, antagelig i Højslev, og han døde 1777 i Vinkel, Højslev sogn, og blev begravet den 28. september.

Kirkebogen for Højslev, der findes fra 1709, har intet om Jens Nielsen Maygaards fødsel og daab. Forklaringen kan imidlertid være den, at han er født før dette aar, og oplysningen om at han skal være født ca. 1710 beror udelukkende paa den omstændighed, at præsten ved hans død i 1777 har anført, at han var 67 aar gammel, en aldersangivelse der iøvrigt ofte viser sig at være indtil flere aar forkert. Det er saaledes ikke muligt at sige noget sikkert om Jens Nielsen Maygaards afstamning, men tilnavnet tyder i høj grad paa forbindelse til Majgaard i Højslev, og det er sandsynligt, at hans farfader eller farfaderens fader var den Niels Nielsen i Majgaard, der nævnes her fra 1629 til 1657 (jævnfør en afhandling om Majgaard i Skiveaarbogen 1954 side 61 ff).

Jens Nielsen Maygaard blev gift den 2. juni 1746 i Højslev med

Ane 11 Birthe Marie Thomasdatter

Hun er født 1724 i Vinkel, Højslev sogn, og hun døde 1798 samme sted og blev begravet den 7. oktober.

Hun blev døbt palmesøndag 1724; Jens Sørensens hustru fra Vinkel bar hende til daaben, og faddere var Søren Plet, Peder Maygaard, Esther Troeldsdatter, Voldborg Christensdatter og Vagn Jensens hustru.

Jens Nielsen Maygaard fik i 1748 af herskabet fæste paa en halvgaard i Vinkel. Af fæstebrevet fremgaar det, at han allerede da i nogle aar havde været fæster af en helgaard, men at herskabet havde været nødt til at gribe ind og tage helgaarden fra ham for i stedet at overgive den til hans svigerfader. Hvorfor gaarden blev taget fra ham, faar man ikke nogen eksakt forklaring paa, men noget tyder paa, at han ikke har været istand til at passe hverken gaarden eller sin familie, og en bemærkning om, at han skulle holde fred med sine naboer, peger paa en stridbar natur. Selve fæstebrevet, er med sin udformning yderst sjældent for den tid og har følgende ordlyd:

"Paa mit Høyædle og Welbaarne Herskab Hr. Cammerjunker Frederik de Bierregaard til Ørslefkloster, Staarupgaard og Strandet, Deres Velbaarenheds Vegne haver jeg underskrevne Carsten Jørgensen Fuldmægtig paa Staarupgaard og Gods, stæd og fæst saasom ieg og hermed stæder og fæster til Jens Nielsen Maygaard en half Bondegaard, høyst bemeldte mit gunstige Herskab tilhørende af bemelte Staarupgaards Gods, beliggende udi Højslef Sogn og Birck, Winckel Bye, Skyldende Hartkorn Nye Matricul 2 Tdr. 5 Skpr. 3 Fjdkr., hvilken Gaard med Bygninger og ald sin rette tilliggende Grund og Ejendom udi Agger og Eng, Inden og uden Markeskiel til lovforsvarlig Medhandling, Jens Nielsen Maygaard strax uden nogen Indfæstning maae tiltræde og saa nyttig gjøre, som han best ved, vil og kand, saalænge som hand deraf aarlig paa rette Tiider og Steder svarer og clarerer alle kongelige Skatter, Contributioner og Afgifter, som nu ere eller herefter paabydendes vorder, Extra og ordinaire, saa velsom Gaardens ansatte Landgilde efter Jordebogen, desligeste efter Advarsel forretter det daglige Hovarbejde og ægter til hvad Tiid og Stæd beordret vorder, lige med sine Naboer som hidindtil af Gaarden sket er; og som fornte Jens Nielsen Maygaard udi nogle Aar har været forundt en Heelgaard ibm. i fæste hand formedelst paakommende Armod ikke længere kunde bestride, blev saadan Forening sluttet, at hans Svigerfader Thomas Sørensen sst. bekom i fæste den Heelgaard og meere fornte Jens Nielsen Maygaard igien den halve Gaard at enhver fløttet i saa Maade ved alt hvis de ejede af Ind- og Udboeskab, undtagen Vogn, 2 Bæster og 1 Qvie der forblef i dend Heelgaard og som samme Omvexling saaledes sigtede til Jens Nielsen Maygaards beste at faae sine smaae umyndige Børn opfødte, tilforpligter han sig hermed og holde fornævnte Halvgaards Bygninger og tilliggende Ejendomme forsvarlig vedlige og i Stand saavel som der af svarer hvis ske bør, Jorden vedbørlig at giøde og dyrke og ej til Upligt bruge eller i ringeste Maade bortvende eller forringe noget af dessens tilliggende, Item entholder sig fra at bortleje noget af Gaardens Ager og Eng jorder eller forvilde lader med videre; Iligemaade at holde god Fred og Skik i bye og Mark med sine Naboer og udi det øvrige haver at rette sig efter kongelig Lov og Forordninger, saa og at være sit Herskab og dessen Ordre hørig og lydig, som en Fæstebonde pligtig er og bør, alt under dette fæstes forbrydelse.

Til Bekræftelse under min Haand og Zignete.

Staarupgaard d. 4 Novbr. 1748.

Paa mit høyædle og Welbyrdige Herskabs Vegne og udi Velbaarenheds Abcence underskriver som fuldmægtig

C. Jørgensen."

Ane 12 Peder Jensen

er født 1723 i Borrisgaard, Nr. Borris sogn, og han døde 1782 samme sted, idet der da afholdtes skifte efter ham. Kirkebogen nævner imidlertid intet om hverken hans eller hustruens død.

Han blev døbt den 29. august 1723; Christen Basses hustru Lisbeth Johansdatter fra Viborg bar ham til daaben, og faddere var Christen Pedersen fra Sdr. Feldingbjerg, Chr. Christensen fra Gammelstrup, Niels Christensen fra Sparkær, Inger Christensdatter fra Troelstrup og Johanne Christensdatter Borreds fra Gammelstrup.

Peder Jensen var gift første gang med Inger Mogensdatter. Hun døde imidlertid 1764, 48 aar gammel, hvorefter han blev gift anden gang den 14. april 1765 i Feldingbjerg med

Ane 13 Mette Sørensdatter

Forlovere ved vielsen var hendes fader Søren Troelsen og hendes broder Peder Sørensen fra Feldingbjerg.

Mette Sørensdatter er født 1737 i Nr. Feldingbjerg.

Hun blev døbt den 7. april 1737; farbroderen Jens Troelsens hustru Mette fra Sønderby bar hende til daaben, og faddere var Volf Christensen fra Nørby, Peder Madsen fra Sdr. Feldingbjerg, Jens Løxdorf fra Grønkær og Peder Sørensens Ane fra Sønderby.

Peder Jensen overtog efter faderen fæstet paa Borrisgaard, som han drev indtil sin død. Den 4. december 1782 blev der derefter afholdt skifte i boet mellem enken og afdødes børn af begge ægteskaber, nemlig fra første ægteskab sønnen Mogens, 26 aar, og datteren Anna, 23 aar, og fra andet ægteskab sønnen Jens, 16 aar, Anna, 14 aar, Søren, 11 aar, Inger, 8 aar, Christen, 6 aar, og Bodil, 3 aar gammel. Skifteforretningen blev ledet af Borrisgaards ejer assessor Friis til Lundgaard, som blev bistaaet af Niels Jensen og Jens Pedersen Vestergaard fra Sparkær.

Af registreringer og vurderingen af boets effekter fremgaar det, at Peder Jensen absolut ikke var særlig velstillet. Af værdier i boet kan nævnes: 1 stueur, 1 jernkobaksfyrfad, 1 fyrretræskiste med laas, 1 ølkrus, 1 fyrretræsskrin med laas, 2 sengesteder med tilhørende sengetøj og stribet omhæng, 1½ td. boghvede, vurderet til 2 mk., 1 ølanker, 1 gammel tinkande, 6 sk., 3 stenfadde, 4 sk., og 4 trætallerkener. Af redskaber fandtes bl.a. 2 beslagne vogne med tilbehør, 10 rdlr., 1 møgvogn, 1 rdlr., 1 plov med tilbehør, 1 rdlr., 2 harver, 2 river, 2 forke, 2 jerngrebe, 1 trægreb, 2 skovle, 2 høleer, 2 gamle lyngleer, 2 tørvespader, 2 økser, 1 hammer, 1 knibtang og 1 slibesten. Endelig nævnes gaardens besætning, som bestod af 1 sort 10 aars hest, 8 rdlr., 1 sort 7 aars hoppe, 8 rdlr., 1 gammel 18 aars hoppe, 4 rdlr., 2 sorte hestepolge, 3 aar, 6 rdlr., 1 sort fæl, som var i saa daarlig stand, "at det ej kand vurderes for noget", 1 sorthjelmet ko, 3 rdlr. 2 mk., 1 ravnsort ko, 2 rdlr. 4 mk., 1 sort ko, 2 rdlr. 4 mk., 2 kvier, 4 rdlr. 4 mk., 1 ravnsort studeungnød, 2 aar, 1 rdlr. 2 mk., 1 sortbroget kvie, 1 rdlr. 2 mk., 1 sort aaringskalv, 1 rdlr., 1 sortbroget kvie, 2 rdlr., 2 sorthjelmede stude, 6 rdlr. 4 mk., 2 kalve, 3 mk., 20 faar a 3 mk. stykket, 3 væddere a 2 mk., 3 aaringsbeder a 2 mk., 2 svinepolte a 4 mk., og 4 høns af 4 sk..

Boets samlede værdi blev ialt opgjort til 114 rdlr. 12 sk., hvorefter man gik i gang med at opgøre gældsposterne, hvoraf størstedelen var krav fra gaardens ejer, som forlangte 8 rdlr. til reparation af stuehuset, som var paa 8 fag, 6 rdlr. til reparation af laden paa 13 fag, 8 rdlr. til stalden, som var paa 8 bindinger, og 10 rdlr. til istandsættelse af fæhusets

15 bindinger. Besætning og redskaber var som ovenfor nævnt blevet talt boet til indtægt, men da afdøde havde overtaget gaarden, havde der været baade besætning og redskaber, som nu skulle modregnes, nemlig 4 "øgbæster" a 10 rdlr., 2 vogne 10 rdlr., 1 plov, 1 rdlr. 4 mk., og 2 harver til en værdi af 1 rdlr.. Udover disse gældsposter til Borrisgaards ejer skyldte boet endvidere 6 rdlr. for afdødes begravelse, 6 rdlr. 4 mk. i løn til en karl og 3 rdlr. 2 mk. i løn til en pige. Endvidere skulle afdødes datter af første ægteskab, Anna, forlods have 10 rdlr., hvilket beløb var hendes mødrendearv, som indestod i boet. Med udgifter til skiftets afholdelse løb den samlede gæld op paa 113 rdlr. 4 mk., hvorefter der kun kunne blive 2 mk. og 12 sk. til deling imellem enken og børnene.

Ane 14 Christen Jensen

er født den 15. april 1735 i Bredsgaard, Ravnstrup sogn, og han døde den 8. februar 1816 samme sted.

Han maa formodes at være identisk med den Christen Jensen, der den 23. november 1760 blev gift i Dommerby med Maren Mogensdatter fra Degnsgaard, men hans hustru kan ogsaa være den Bodil Mogensdatter, der døde den 17. januar 1825 som aftægtskone i Ravnstrup, 85½ aar gammel. Under alle omstændigheder maa det formodes, at hans hustru har været en Mogensdatter, idet Christen Jensen i 1764 fik en søn døbt ved navnet Mogens.

Christen Jensen overtog efter moderen fæstet paa Bredsgaard, der ejedes af Viborg bispestol, og som havde et hartkorn paa 3 tdr. 3 skp. 1 alb..

4. GENERATION.

Ane 16 Laurits Jensen

der boede i V. Børsting, Vroue sogn, er født ca. 1704, og han døde 1750 i V. Børsting og blev begravet den 25. januar.

Han var gift med

Ane 17 Karen Nielsdatter

men vielsen er forgæves søgt i Vroue sogns kirkebog. Karen Nielsdatter døde 1782 i V. Børsting og blev begravet den 26. december, 80 aar gammel.

Laurits Jensen maa formodes at være søn af den Jens Lauritsen i V. Børsting, der døde her 1745 og blev begravet den 14. marts, 69 aar gammel. Hans hustru, hvis navn ikke kendes, døde 1731 og blev begravet den 22. juli, 70 aar gammel.

Ane 18 Mourits Jacobsen

er født ca. 1697 i V. Børsting, Vroue sogn, og han døde 1766 i Tastum, Kobberup sogn, og blev begravet den 22. juni.

Han blev gift første gang 1725 i Vroue med Ane Christensdatter, og efter hendes død giftede han sig anden gang med

Ane 19 Birgitte Pedersdatter

men vielsen er forgæves søgt i Vroue sogn. Birgitte Pedersdatter døde 1778 i Tastum og blev begravet den 18. januar, men ved begravelsesindførselen i kirkebogen er ikke anført nogen alder paa hende.

Mourits Jacobsen fik den 6. marts 1725 af Elisabeth Friis til Staarupgaard fæstebrev paa den gaard i V. Børsting, som hans fader indtil da havde været fæster af. I aarlig landgilde skulle han til herskabet svare 5 rdlr. 2 mk., og endvidere skulle han yde sine forældre aftægt paa gaarden. Senere ses han imidlertid at have afstaaet fæstet, og han flyttede nu til Tastum i Kobberup sogn, hvor han blev hyrde.

Ane 22 Thomas Sørensen

er født ca. 1689, og han døde 1751 i Vinkel, Højslev sogn, og blev begravet den 28. februar.

Navnet paa hans hustru kendes ikke, men der kan ikke herske tvivl om, at hun er identisk med Jens Thomsens moder i Vinkel, der døde 1765 og blev begravet den 9. april, 70 aar gammel.

Thomas Sørensen fik i 1719 af baron Frederik Christian Holcks enke Elisabeth Friis til Staarupgaard fæstebrev paa en gaard i Vinkel, "som hand en Tiid lang paaboet hafver". Gaarden havde ifølge den nye matricul et hartkorn paa 2 tdr. 6 skpr. 2 fjdk., og Thomas Sørensen overtog den mod løfte om at betale den sædvanlige landgilde efter jordebogen, holde ejendommen i god stand og yde hoveriarbejde til Staarupgaard. Som det fremgaar af det til svigersønnen

Jens Nielsen Maygaard i 1748 udstedte fæstebrev, havde Thomas Sørensen da fæste paa en halvgaard i Vinkel, som han imidlertid efter herskabets ønske overlod svigersønnen for i stedet at overtage dennes fæstegaard, som var en helgaard.

Ane 24 Jens Christensen

er født ca. 1680, antagelig i Gammelstrup, og han døde 1764 i Borrisgaard, Nr. Borris sogn, og blev begravet den 31. maj.

Han blev trolovet den 7. oktober 1714 og senere gift med

Ane 25 Anne Christensdatter

fra Borrisgaard. Forlovere var Niels Pedersen Skrædder fra Gammelstrup og Anders Pedersen fra Feldingbjerg sogn.

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhaanden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og 5 andre personer. En saadan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsten: "Alvorligen forbyde de Trolovede Personer at søge Seng sammen, førend de i Kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I aaret 1799 blev trolovelsen helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Anne Christensdatter er født ca. 1690 i Borrisgaard, Nr. Borris sogn, og hun døde 1739 samme sted og blev begravet den 8. november.

Jens Christensen, der ved trolovelsen kaldes Jens Christensøn Skrædder af Gammelstrup by, overtog efter at være blevet gift med Anne Christensdatter fæstet paa hendes fadersgaard, Borrisgaard, som han drev i en aarrække, hvorpaa fæstet overtoges af sønnen Peder, hos hvem han gik paa aftægt.

Ane 26 Søren Troelsen

der boede i Nr. Feldingbjerg, er født ca. 1681 i Vodsgaard, Nr. Feldingbjerg, og han døde 1767 i Nr. Feldingbjerg og blev begravet 3. juledag.

Han blev trolovet den 14. august 1729 og senere gift med

Ane 27 Bodil Christensdatter

der ved trolovelsen betegnes som værende fra Sdr. Feldingbjerg. Hun er født ca. 1699, men ikke i Feldingbjerg sogn, og hun døde 1771 i Nr. Feldingbjerg og blev begravet den 7. august.

Søren Troelsen havde en broder Jens, der var født ca. 1687, og som blev far til møllerkongen Jens Jensen (Feldingbjerg), der indledte sin karriere med i 1756 at købe Trevad

mølle for 850 rdlr.. I 1771 opkøbte han 12 tdr. hartkorn i Søby og i 1773 hele Vridsted by med 31 tdr. hartkorn. I 1785 ejede han foruden Trevad mølle endvidere 16 gaarde og 5 husmandssteder. Paa sine ældre dage afstod han Trevad mølle til en søn Peder, medens hans øvrige børn var ejere af Høgild, Søby, Neder Balling og Vium møller.

Ane 28 Jens Jensen

er født ca. 1670, og han døde 1748 i Bredsgaard, Ravnstrup sogn, idet der det aar afholdtes skifte efter ham.

Han var gift med

Ane 29 Karen Jacobsdatter (Bjerregaard)

der maa være født omkring 1690 i Bjerregaard i Fly.

Den 11. marts 1748 blev der af biskop Vøldikes fuldmægtig fra Viborg Jonas Christian Wassard foretaget skifte i boet efter Jens Jensen i Bredsgaard, der var fæstegaardmand under bispestolen, og som ved sin død foruden enken efterlod sig børnene Jacob, 16 aar, Christen, 13 aar, og Anne, 20 aar gammel. Som lavværge antog enken Ib Pedersen fra Rindsholm. Datteren udpegede som sin formynder Palle Christensen fra Nygaard i Daugbjerg sogn, medens morbroderen Peder Jacobsen Bjerregaard fra Fly blev formynder for de to sønner.

Paa skiftet blev samtlige boets effekter registreret og vurderet, og fra den der udarbejdede oversigt kan nævnes følgende effekter: "1 Fyrretræsbord, 4 Mk., 2 Bænke 4 Mk. 8 Sk., 1 Kuffert, som indeholdt Enkens "Linklæder", 1 lille malet Skab, 1 Sengested med Omhæng og tilhørende Sengetøj bestaaende af 1 gammel Olmerdugsoverdyne, 1 Vadmelssoverdyne, 2 Hovedpuder med Blaargarnspudevaar og 2 gamle Blaargarnslagener, 1 gammelt Sengested med Omhæng og tilhørende Sengetøj, 2 Stole, 2 smaa Hynder, 2 smaa Skamler, 1 gammel Egetræskiste 4 Mk., 2 Spidsglas og 1 Studsglas, 2 Stentallerkener og 1 Hulsengested, hvorpaa laa nogle Vadmelssengeklæder." Nævnte effekter var alle at finde i storstuen, og i lillestuen var bl.a. 1 stort egetræskiste, indeholdende enkens gangklæder, 1 rdlr. 2 mk., 1 lille skrin, 1 seng med et gammelt omhæng og tilhørende sengetøj, af hvilket det meste var bortlovet til enkens steddatter Anne Jensdatter, samt afdødes gangklæder, som bestod af 1 lædervest til 1 rdlr. 2 mk., 1 gammel sort klædesvest, 3 mk., 1 gammel brun vest, 2 mk., 1 par skindbukser, 2 mk., 1 gammel graa kjortel, 1 mk., 1 ny vadmelskjortel, 1 rdlr. 2 mk., 1 gammel skindvest og 1 par skindbukser, 1 mk., 1 gammel hat, 12 sk., 1 par blaagraa strømper, 2 mk., 1 par gamle sko, 1 mk., 4 gamle blaargarnsskjorter a 1 mk. og 4 halsklude a 8 sk.. I køkkenet fandtes bl.a. 1 stort egetræskar, 1 kobberkedel i grue, vurderet til 6 rdlr., 1 messinghaandkedel, 1 mk., 1 kærne, 8 sk., 1 sold, 6 sk., 3 gamle tinfade, 3 mk., 18 tintallerkener, 2 messinglysestager og 3 blaa og hvide stentallerkener.

Endelig kan af besætning i gaarden nævnes 3 sorte hopper paa henholdsvis 18, 11 og 5 aar, 1 hoppeplag paa 2 aar, 2 7-aars kører med kalve, 1 10-aars ko uden kalv, 1 graa kvie med kalv, 1 sortbroget studekalv, 1 sortbroget kviekalv, 20 faar og 4 vædderlam.

Boets samlede værdi blev opgjort til 144 rdlr. 3 mk. 7 sk., og man gik derefter i gang med at udregne gælden paa gaarden, som ifølge en oplysning i skiftet havde et hartkorn paa 3 tdr. 3 skpr. 1 alb.. Selve stuehuset var paa 13 fag og skulle repareres for 20 rdlr., den vestre

lade paa 17 fag krævede reparation for 25 rdlr., den søndre lade paa 7 fag behøvede 11 rdlr., fæhuset paa 7 fag 8 rdlr. og stald og høladen, som var en bygning paa 14 fag, skulle istandsættes for 21 rdlr.. Sønnen Mogens havde 24 rdlr. tilgode i boet i mødrendearv, og da alle gældsposterne var blevet opgjort, viste det sig, at der var en samlet gæld paa 265 rdlr. 8 sk., saaledes at gælden var næsten dobbelt saa stor som boets aktiver, hvorfor der intet kunne blive til deling arvingerne imellem.

Som nævnt i skiftet havde Jens Jensen og hustru en søn ved navn Jacob. Om ham kan nævnes, at han er født den 5. august 1731, og han døde 1797 og blev begravet den 23. juli. I 1777 blev han antaget til degn i Vroue-Resen, og i 1787 nævnes han som skoleholder med bopæl i Frederiks præstegaard. Ved sin død efterlod han sig en datter, som broderen Christen (ane 14) var værge for.

5. GENERATION.

Ane 36 Jacob Jensen

er født ca. 1661, hvor vides ikke, og han døde 1745 i V. Børsting, Vroue sogn, og blev begravet den 5. april.

Han var utvivlsomt gift med

Ane 37 Mette Mouritsdatter

der døde 1736 i V. Børsting og blev begravet den 29. januar, 85 aar gammel.

Jacob Jensen var fæster af en gaard i V. Børsting indtil 1725, da han afstod fæstet til sønnen Mourits og sammen med sin hustru gik paa aftægt hos denne.

Ane 50 Christen Pedersen

der var fæster af Borrisgaard, Nr. Borris sogn, er født ca. 1630, og han døde 1715 i Borrisgaard og blev begravet den 19. maj, 84 aar og 9 maaneder gammel.

Christen Pedersens herkomst kendes fra et skifte, som afholdtes 1755 i Viborg efter her afdøde borger Christen Pedersen Basse. Af dette skifte fremgaar det, at Christen Pedersen i Borrisgaard var søn af herredsfoged Peder Olufsen Basse.

Ane 52 Troels Sørensen

er født ca. 1649, og han døde 1715 i Vodsgaard, Feldingbjerg sogn. Hans begravelsesdato ses imidlertid ikke indført i kirkebogen.

Han var gift med

Ane 53 Karen Nielsdatter

der nævnes 1701 som gudmoder til Christen Møllers datter fra Skalmstrup. Hun døde 1705 i Vodsgaard og blev begravet den 4. juli, 54 aar gammel.

Troels Sørensen var fæster af Vodsgaard i Nr. Feldingbjerg, som ifølge matriklen 1688 stod til hartkorn 5 tdr. 4 skp. 2 fjdk. 2 alb., og som tilhørte jomfru Mette Kaas.

Ifølge mandtalslisten for Hald og Skivehus amters skatteregnskab for 1687 skattede Troels Sørensen af 2 heste, 1 ko, 2 ungnød og 4 faar, ialt 1 rdlr. 4 mk. 4 sk.. I samme amters regnskab 1710-1711 under mandtal over Kobberup og Feldingbjerg sognes tjenestefolk findes endvidere følgende indførelse: "Jeg, Troels Sørensen, som beboer Vodsgaard udi samme By, angiver sandfærdigen, at jeg holder en Tjenestepige, som jeg giver til Løn i 1 Aar 2 Rdlr.".

Ane 56 Jens Jensen

er født omkring 1640, og han døde efter 1688.

Han nævnes i matriklen 1688 som fæster af Bredsgaard i Ravnstrup sogn sammen med en Niels Jensen, der maa antages at være hans broder. Gaarden havde da et hartkorn paa 6 tdr. 7 skpr. 1 fjdk. 2 alb., og ejedes af Viborg bispestol.

Ane 58 Jacob Pedersen

der beboede Bjerregaard i Fly sogn, maa være født omkring 1640.

I en fortegnelse fra 1670 over bygningernes tilstand paa ryttergaardene i Fly oplyses det, at han da var beboer af ryttergaarden Bjerregaard, hvorom oplyses, at den manglede "30 Bindinger og Lejder, 30 Do. til Murremmer, 30 Spær, 540 Lægter, 50 Stolper, 30 Løsholter, 17 Bjælker og 3 Tylter Fjelle".

6. GENERATION.

Ane 100 Peder Olufsen Basse

boede først i Agerskov, Ravnstrup sogn, og flyttede derefter til Vinkel sogn, hvor han blev fæster af Odsgaard, der var en tidligere adelig sædegaard. En tid nævnes han endvidere som herredsfoged i Nørlyngs herred.

Peder Olufsen Basse var gift med

Ane 101 Maren Christensdatter

med hvem han havde børnene Christen Pedersen i Borrisgaard (ane 50), Edel Pedersdatter, gift med præsten i Estvad Erik Nielsen Bruun, Anne Pedersdatter, gift med Jens Christensen i Bjerring, og Maren Pedersdatter, gift med Peder N. N. i Agerskov. Sidstnævnte ægtepar havde en søn ved navn Christen Pedersen Basse, der var gift med en Elisabeth Johansdatter. Dette ægtepar var fra ca. 1694 bosat i Viborg, hvor de det aar fik skøde paa et hus, og efterhaanden oparbejdede de en betragtelig velstand. I 1755 døde Christen Pedersen Basse som enke-mand, og da han var barnløs og tillige ikke havde søskende, skulle den efterladte formue deles mellem hans moders søskende, heriblandt Christen Pedersen i Borrisgaard, hvilke søskende ifølge skiftet var børn af herredsfoged Peder Olufsen Basse paa Odsgaard. Udover disse arvinger nævnes endvidere Hans Jensen Bierring, borger i Viborg, der mente sig arveberettiget derved, at hans morfader Jens Olufsen Basse, raadmand i Rudkøbing, var en broder til arveladerens morfader Peder Olufsen Basse i Odsgaard. At boet var velhavende, fremgaar klart af den omstændighed, at der, efter at aktiver og passiver var gjort op, blev et beløb paa ikke mindre end 1788 rdlr. 2 sk. til deling arvingerne imellem. Der var imidlertid mange om at arve, men paa trods heraf fik Christen Pedersen i Borrisgaard (ane 50) tillagt 68 rdlr. 4 mk. og 9 12/13 sk. i arv.

Peder Olufsen Basse var som ovenfor nævnt i en periode herredsfoged i Nørlyngs herred. Herredsfogden var en af de mest ansete mænd i herredet og blev kaldet af lensmanden indtil 1660, hvorefter kongen foretog udnævnelserne. En herredsfoged skulle være selvejer, hvorfor det maa formodes, at Peder Olufsen Basse samtidig med at være fæster af Odsgaard endvidere selv har ejet en eller maaske flere gaarde. Det krævedes af den mand, som blev herredsfoged, at han skulle være en "uberygtet dannemand" og "vederhæftig", hvilket vil sige økonomisk velstillet. Embedet bestod kort fortalt i at lede forhandlingerne og holde orden paa tinget, at udstede domme, opsættelser, stævninger og lignende samt at udstede de vidner, der blev taget beskrevet paa tinget. Endvidere skulle han forelæse edsformularen, der skulle gentages af de sværgende, føre regnskaber over bøder m.v. samt lade kongelige aabne breve, landstingsstævninger, kundgørelser etc. læse paa tinge. Hans embedsomraade var herredet, og hans gerning kunne føre ham til et hvilket som helst hjem paa landet, til hytten, gaarden og slottet indenfor dette omraade; men hans faste og ugentlige arbejde fandt sted paa herredstinget mindst en dag om ugen.

Herredstinget var en aaben, firkantet plads paa fri mark, omgivet af ret store sten, hvorpaa der laa fire planker eller stokke, som gav sæde til tingets faste personale, nemlig herredsfogden, skriveren og de 8 mænd, som efter stokkene blev kaldt stokkemænd, og hvis arbejde det var at være herredsfogden behjælpelig paa forskellig vis. Inden for de 4 stokke laa

en sten, tyvestenen kaldet, hvorpaa den anklagede tyv skulle sidde. Af hensyn til herredsfolkene skulle tinget helst ligge nogenlunde centralt i herredet, om muligt paa et højere beliggende sted, hvorfra der kunne ses vidt omkring. Tinget maatte dog ikke ligge for nær ved købstad, landsby eller kro, for at ikke herredsmændene paa deres vej skulle blive fristet til drik eller anden slethed. (Jens Abildtrup: "Slægten Abildtrup")

Fra Viborg Landstings dombog 1646 kendes en enkelt sag, hvori Peder Olufsen Basse har været indblandet. Hvad sagen helt nøjagtigt drejede sig om, er vanskeligt at blive klog paa, da den tids skrevne sprog ofte kunne være meget tvetydigt og vanskeligt forstaaelig. Paa landstinget mødte byfoged i Viborg Jens Jørgensen paa afdøde korporal Anders Jensens arvingers vegne. Paa tinget havde byfogden indstævnet Peder Nielsen fra Frøstrup og Peder Didericksen, der tjente Frederik Trane paa Brendtved, angaaende en skriftlig kundgørelse, som de efter afdøde Anders Jensens "ord og mundheld" havde udarbejdet, men som ikke var blevet bekræftet eller varselgivet paa tinget. I kundgørelsen var nævnt et gælds brev paa 200 rdlr., som var blevet udstedt af "salig hederlig och høylærde Mand Mester Peder Pedersen", og af hvilket det fremgik, at han skyldte Anders Jensen 200 rdlr.. Dette gælds brev havde Anders Jensen imidlertid overgivet Peder Olufsen Basse og anmodet denne om, at videregive det til Anders Jensens forlovede Margrethe Pedersdatter, saaledes at hun "Penge til en Aamindelse efter hans Død skulde nyde". Af sagen fremgaar det, at Margrethe Pedersdatter var datter af mester Peder Pedersen, som havde udstedt gælds brevet, og man kan gætte paa, at beløbet simpelthen var en form for medgift fra Peder Pedersen til hans kommende svigersøn korporal Anders Jensen. Herefter blev for tinget stævnet to mænd fra Viborg, der paa Margrethe Pedersdatters vegne efter Anders Jensens død havde henvendt sig til Peder Olufsen Basse for at faa udleveret gælds brevet. Hertil havde sidstnævnte svaret "denem sig aff sal. Anders Jensen at skulde verre befallet at fly hende dem dersom hand døde eftersom samme Kundskab oc Besckickelses Zedell i sig self derom videre indeholder", men øjensynlig har Peder Olufsen Basse alligevel ikke udleveret brevet. Det næste vidne som blev indkaldt for landstinget var herredsfogden i Midelsom herred, Peder Jensen i Hjorthede, som den 12. marts samme aar havde udstedt en dom, hvorefter han havde "tildømt Peder Olufsen nævnte Bænkebrev paa 200 Dlr. at levere til Margrete Pedersdatter eller hendes Værge, naar han sin Betaling bekommer, som Anders Jensen ham lovet haver"; i modsat fald skulle Peder Olufsen Basse lide tiltale derfor. Paa landstinget oplyste byfogden Jens Jørgensen herefter, at han fandt denne dom forkert, og at der var sket Anders Jensens arvinger, som han repræsenterede, uret, idet nævnte brev var udstedt til Anders Jensen og hans arvinger, og da Anders Jensen og Margrethe Pedersdatter ikke havde naaet at indgaa ægteskab inden Anders Jensens død, burde brevet og dermed de 200 rdlr. retteligt tilfalde Anders Jensens arvinger, hvorfor Peder Olufsen Basse fik besked paa, at han ikke maatte udlevere nævnte brev til andre "tilforne sal. Anders Jensøns Arvinger som det med rette oc billigen efter Lovens Tilladelse sømmer og bør".

Peder Olufsen Basses herkomst er lidt af et problem paa trods af det noget sjældne familienavn Basse og den omstændighed, at han givetvis har været en ret fremtrædende person. Sandsynligvis er navnet Basse at finde paa hans mødrende side, idet han selv kun kaldes med dette tilnavn enkelte steder, medens sønnen Christen slet ikke brugte navnet. Som nævnt andet steds bosatte dattersønnen Christen Basse sig i Viborg som borger, og i denne by nævnes allerede omkring reformationen en raadmand med navnet Basse, hvorfor der kan være familieskab mellem Peder Olufsen Basse og denne raadmand. Som ogsaa nævnt havde Peder Olufsen Basse

imidlertid en broder Jens, der var raadmand i Rudkøbing paa Langeland, og dette kombineret med den omstændighed, at der netop paa Langeland boede adelige personer af navnet Basse, kunne tyde paa familieskab til den side. Iøvrigt optræder navnet Oluf i forbindelse med navnet Basse i en adelsfamilie paa baade Langeland og Sjælland.

Efterkommere

efter

Lars Laursen

og

Mette Sørensdatter

I. Laurs Larsen

er født den 18. august 1838 i Højslev, og han døde den 20. januar 1905 samme sted. Han blev gift den 19. februar 1864 i Højslev med Maren Christiansen. Hun er født den 22. september 1844 i Højslev sogn som datter af gaardmand Christian Jensen og hustru Elisabeth Marie Christensdatter, og hun døde den 13. september 1927 i Grynderup, Sæby sogn.

Laurs Larsen havde en gaard i Højslev, som han drev til sin død. Enken videre-drev den til 1908, da sønnen Niels overtog den.

I ægteskabet er børnene I. A. -I. N.

I. A.

Lars Larsen er født den 5. april 1864 i Højslev, og han døde den 15. april 1939 samme sted.

Lars Larsen var beskæftiget ved forskelligt arbejde, bl. a. som gartner, brolæg-ger og maaler aflæser i Højslev.

I. B.

Christen Larsen er født den 4. juli 1866 i Højslev, og han døde den 7. januar 1947 i Halskov, Højslev sogn. Han blev gift den 27. februar 1891 i Højslev med Gertrud Kristine Kristensen. Hun er født den 24. juli 1870 i Degnskaarde, Højslev sogn, som datter af Peder Christian Christensen og hustru Ane Offesen, og hun døde den 22. november 1949 i Halskov.

Christen Larsen uddannedes ved landbruget hjemme og overtog ved giftermålet Halskovgaard i Højslev, som han drev til 1929, da den overtoges af sønnen Peter, hvor-efter Christen Larsen og hustru flyttede til Højslev by. - Christen Larsen havde mange til-tidshverv, bl. a. var han i en lang aarrække bestyrelsesmedlem i Viborg landboforening samt medlem af menighedsraadet. Han var desuden formand for Højslev skytteforening i 38 aar samt medlem af amtsbestyrelsen i samme tidsrum. I 1886 og 1887 deltog han i gymna-stikkurser paa Askov højskole og var i flere aar gymnastikleder for skytteforeningen. Han var desuden kirkeværge i 25 aar samt medlem af provstiudvalget for Fjends herred i 8 aar. For arbejdet gennem aarene i disse hverv m. fl. blev han udnævnt til dannebrogsmænd.

I ægteskabet er børnene I. B. 1. -I. B. 8.

I. B. 1.

Peter Christian Larsen er født den 20. januar 1892 i Halskovgaard, Højslev sogn, og han døde den 15. juli 1972. Han blev gift den 14. december 1920 i Højslev med Agnes Margrethe

Sørensen. Hun er født den 31. januar 1896 i Mølgaard, Staarup sogn, som datter af gaardejer Niels Sørensen og hustru Kristine (Mølgaard).

Bosat: Halskov, Højslev.

Peter Christian Larsen gik i skole i Højslev. Han uddannedes ved landbruget og var vinteren 1911-1912 elev paa Hadsten højskole. Sin værnepligt aftjente han 1915-1917 ved livgarden i København, og i 1922 købte han en ejendom paa Lundsgaard Mark, som han drev til 1929, da han overtog faderens ejendom Halskovgaard. Denne havde han til 1947, hvorefter den afhændedes til søsteren Agnes og dennes mand. - Peter Christian Larsen har bl.a. været formand for mejeriet og for Fjends herreds brandforsikring, hvor han var bestyrelsesmedlem til sin død.

Agnes Margrethe Sørensen gik i skole i Staarup. I 1920 havde hun et ophold paa Haslev højskole.

I. B. 2.

Agnes Ofie Larsen er født den 21. januar 1894 i Halskovgaard, Højslev sogn, og hun døde den 21. juni 1961 samme sted. Hun blev gift den 8. oktober 1922 i Højslev med Nicolaj Jakobsen, der er født den 8. oktober 1892 i Søndergaard, Højslev sogn, som søn af gaardejer Jakob Jakobsen og hustru Kristine Kristensen.

Bosat: Halskov, Højslev.

Agnes Ofie Larsen gik i skole i Højslev. Hun uddannedes ved husgerning og havde i 1912 et ophold paa Krabbesholm højskole.

Nicolaj Jakobsen gik i skole i Højslev. Han uddannedes ved landbruget og aftjente 1915-1917 sin værnepligt i København. I 1922 købte han en ejendom i Ørslevkloster, som han havde til 1946, hvorefter han overtog sin hustrus fødegaard Halskovgaard. Denne drev han til 1959, da den afhændedes til sønnen Christian.

I. B. 2. a.

Christian Jacobsen er født den 13. juli 1925 i Sønder Hald, Ørslevkloster sogn. Han blev gift den 22. juni 1957 i Skive med Elly Marie Eriksen, der er født den 22. juli 1931 i Skive som datter af slagteriarbejder Anders Severin Eriksen og hustru Bodil Kamilla Kirkegaard.

Bosat: Halskov, Højslev.

Christian Jacobsen lærte efter skolegangen landbruget hjemme og var vinteren 1944-1945 elev paa Uldum højskole. Han aftjente sin værnepligt i Aalborg samt som brigadesoldat i Tyskland, og fra 1950 til 1951 var han elev paa Ladelund landbrugsskole. I 1959 overtog han Halskovgaard efter faderen, og denne driver han stadig. - Christian Jacobsen var indtil kommunesammenlægningen sognefoged i Højslev.

Elly Marie Eriksen lærte efter skolegangen husgerning og var bl.a. husassistent og medhjælper paa et børneasyl i Silkeborg. Fra 1952 til 1957 var hun beskæftiget ved Schades papirindustri i Skive.

I. B. 2. a. 1) Kai Jacobsen er født den 26. juni 1958 i Halskov, Højslev sogn.

I. B. 2. a. 2) Agnes Karin Jacobsen er født den 24. maj 1961 i Halskov.

I.B. 3.

Lauge Marius Larsen er født den 5. januar 1896 i Højslev sogn. Han er gift med Karoline.
Bosat: Vesterled, Stoholm.
Lauge Marius Larsen har været gaardejer.

I.B. 4.

Marie Magdalene Larsen er født den 6. januar 1898 i Højslev sogn, og hun døde i 1922.

I.B. 5.

Alfred Villiam Larsen er født den 4. august 1900 i Højslev sogn, og han døde den 30. september 1929. Han var gift med Emilie Andersen.

Alfred Villiam Larsen var gaardejer i Halskov. Før sit giftermaal var han elev paa en gymnastikhøjskole og paa delingsførerkursus.

I.B. 6.

Camilla Kirstine Larsen er født den 2. november 1902 i Højslev sogn. Hun blev gift den 6. november 1925 i Højslev med Peder Nielsen Jungersen, der er født den 31. juni 1901 i V. Hassing som søn af husmand Johannes Jungersen og hustru Pauline. Ægteskabet opløstes i 1945.

Camilla Kirstine Larsen har i 18 aar boet sammen med broderen Peter Christian.

I.B. 7.

Gerda Kristence Larsen er født den 1. juni 1905 i Halskovgaard, Højslev sogn. Hun blev gift den 24. april 1936 i Højslev med Niels Kristiansen (Binderup), der er født den 25. juni 1904 i Bøstrup, Ørslevkloster sogn, som søn af gaardejer Søren Kristiansen og hustru Kirsten Marie Petersen.

Bosat: Lund, Højslev.

Gerda Kristence Larsen gik i skole i Højslev. Hun var beskæftiget ved husgerning hjemme og havde i 1923 et ophold paa Hadsten højskole. - Gerda Kristence Larsen har i mange aar været medlem af børneværnet.

Niels Kristiansen (Binderup) gik i skole i Lund. Han uddannedes ved landbruget hjemme og var desuden musiker. I 1936 overtog han ejendommen Meldgaard efter faderen, og han drev gaarden til 1969, da den overtoges af sønnen Søren. - Niels Kristiansen var i mange aar oldemand for Bøstrup bysamfund, og siden 1966 har han været formand for pensionistforeningen.

I.B.7.a.

Ketty Marie Kristiansen er født den 14. marts 1938 i Bøstrup, Ørslevkloster sogn. Hun blev gift den 2. november 1957 i Ørslevkloster med Aage Listo Buhl Laustsen, der er født den 3. december 1934 i Tostrup som søn af gaardejer Viggo Laustsen og hustru Petra Buhl.

Bosat: Hindborg, Skive.

Ketty Marie Kristiansen gik i skole i Lund. Hun uddannedes som ekspeditrice i Skive og har senere været beskæftiget som afløser ved servering.

Aage Listo Buhl Laustsen gik i skole i Moesgaard. Han arbejdede først ved landbruget og var derpaa beskæftiget paa staaelseværket i Frederiksværk til 1958. Han uddannedes som smed hos en smedemester ved Hindborg, hvis forretning han overtog i 1968.

I.B.7.a.1) Thorkild Binderup Laustsen er født den 4. april 1958 i Frederiksværk.

I.B.7.a.2) Jytte Binderup Laustsen er født den 17. oktober 1960 i Skive.

I.B.7.a.3) Dorrit Buhl Laustsen er født den 15. juni 1966 i Hindborg.

I.B.7.b.

Søren Kristian Kristiansen er født den 1. maj 1942 i Bøstrup, Ørslevkloster sogn. Han er gift med Gerda Olesen.

Bosat: Bøstrup, Ørslevkloster, Højslev.

Søren Kristian Kristiansen uddannedes ved landbruget og overtog i 1969 ejendommen i Bøstrup efter faderen.

I.B.7.c.

Edith Gertrud Kristiansen er født den 15. august 1946 i Bøstrup, Ørslevkloster sogn.

Bosat: Borgergade 4, Skive.

Edith Gertrud Kristiansen var efter skolegangen ekspeditrice i en paalægsforretning i Skive. Hun begyndte paa Bang & Olufsens fabrik i Skive, hvor hun efter et kursus paa firmaets fabrik i Struer blev oplært i at kunne afløse indenfor fabrikationen.

I.B.7.d.

Esther Kirstine Kristiansen er født den 15. august 1946 i Bøstrup, Ørslevkloster sogn.

Bosat: Allegade, Skive.

Esther Kirstine Kristiansen kom efter skolegangen i lære i en slagterforretning i Skive og var derpaa 1 aar i huset. Hun har siden været beskæftiget som montrice paa Bang & Olufsens fabrik i Skive.

I. B. 8.

Agnete Otilie Larsen er født i februar 1912, og hun døde som spæd.

I. C.

Mette Larsen er født den 13. juni 1868 i Højslev, og hun døde den 27. april 1914 samme sted. Hun blev gift den 4. november 1890 i Højslev med Niels Christian Nielsen. Han er født den 25. september 1865 i Trevad, Vridsted sogn, som søn af gaardmand Niels Madsen og hustru Kirstine Marie Nielsen, og han døde den 24. september 1948 i Højslev.

Niels Christian Nielsen aftjente sin værnepligt som dragon. Han var gennem aarene landmand og vognmand samt træskomand.

I ægteskabet er børnene I. C. 1. - I. C. 8.

I. C. 1.

Alma Kathrine Nielsen er født den 28. oktober 1891 i Højslev, og hun døde i december 1939 paa Skive sygehus. Hun blev gift i 1915 i Højslev med Knud Magne Jensen Holmgaard, der er født den 25. november 1888 i Sæby som søn af gaardejer Jens Knudsen og hustru Karen Kristensen.

Bosat: Sæby, Roslev.

Alma Kathrine Nielsen gik i skole i Højslev. Hun uddannedes ved husgerning og havde et ophold paa Vinding højskole.

Knud Magne Jensen Holmgaard gik i skole i Sæby. Han uddannedes ved landbruget fortrinsvis hjemme og var i 1910 elev paa Vejstrup højskole. Sin værnepligt aftjente han i Viborg og var senere genindkaldt til eftertjeneste. I 1915 overtog han faderens ejendom, og den drev han til 1958, da sønnerne Vagn og Ove fortsatte driften. - Knud Magne Jensen Holmgaard har været medlem af Nautrup-Sæby sogneraad i 8 aar og medlem af menighedsraadet.

I. C. 1. a.

Henry Georg Holmgaard er født den 15. februar 1918 i Sæby sogn. Han er gift med Asta Knudsen, der er født den 10. juli 1920 i Bysted, Nautrup sogn, som datter af kirkebetjent Anton Knudsen og hustru Johanne Storgaard.

Bosat: Skovbakken 9, Skive.

Henry Georg Holmgaard er elektriker, og Asta Knudsen er uddannet som syerske.

I. C. 1. a. 1)

Alma Holmgaard er født den 31. august 1940 i Bysted, Nautrup sogn. Hun blev gift den 3.

oktober-1959 i Skive med Jørn Thomsen, der er født den 6. november 1938 i Lendum som søn af former Helmar Thomsen og hustru Karen Margrethe Nielsen.

Bosat: Ved Bellahøj 18, Brønshøj.

Alma Holmgaard afsluttede skolegangen med realeksamen og har derefter været beskæftiget paa kontor.

Jørn Thomsen er automekaniker.

I. C. 1. a. 1) a) Ghita Holmgaard Thomsen er født den 21. november 1959 i København.

I. C. 1. a. 1) b) Steven Holmgaard Thomsen er født den 18. marts 1962 i Hammel.

I. C. 1. a. 2)

Erling Holmgaard er født den 21. januar 1944 i Skive. Han er gift med Else Marie Nielsen.

Bosat: Skjoldborgsvej 4 b, Skive.

I. C. 1. b.

Vagn Børge Holmgaard er født den 25. april 1921 i Sæby sogn.

Bosat: Sæby, Roslev.

Vagn Børge Holmgaard driver sammen med broderen Ove faderens ejendom i Sæby.

I. C. 1. c.

Ove Johannes Holmgaard er født den 24. oktober 1924 i Sæby sogn.

Bosat: Sæby, Roslev.

Ove Johannes Holmgaard overtog sammen med broderen Vagn faderens ejendom i Sæby.

I. C. 2.

Laurits Nielsen er født den 18. marts 1894 i Højslev, og han døde den 22. november 1966 i Bjerregrav. Han blev gift den 10. december 1919 i Bjerregrav med Dorthea Laurine Giversen, der er født den 22. april 1900 i Skringstrup, Skals sogn, som datter af landmand Laurits Jensen Giversen og hustru Kirstine Lausten.

Bosat: Bjerregrav, Møldrup.

Laurits Nielsen gik i skole i Højslev. Han lærte landbruget og var møllersvend paa Hørup mølle i flere aar. Fra 1924 til 1959 drev han en landejendom i Roum, og han flyttede derpaa til Bjerregrav. - Laurits Nielsen har i flere perioder været medlem af menighedsraadet i Roum.

Dorthea Laurine Giversen gik i skole i Bjerregrav. Hun uddannedes ved husgerning

og var beskæftiget som husassistent i forskellige pladser indtil giftermålet.

I. C. 2. a.

Metha Nielsen er født den 18. marts 1920 i Hørup, V. Bjerregrav sogn. Hun blev gift den 12. november 1941 i Roum med Kresten Jespersen, der er født den 7. april 1914 i Roum som søn af landmand Jesper Jespersen og hustru Karen Marie Kirstine Pedersen Vester-gaard.

Bosat: St. Thorup, Skals.

Metha Nielsen gik i skole i Roum. Hun uddannedes ved husgerning og var husassistent forskellige steder indtil giftermålet.

Kresten Jespersen gik i skole i Roum. Han uddannedes ved landbruget og aftjente i 1935 sin værnepligt i Viborg. I 1941 købte han sin nuhavende ejendom i Roum.

I. C. 2. a. 1)

Jonna Laura Jespersen er født den 10. maj 1945 i Viborg. Hun blev gift den 28. maj 1966 i Ulbjerg med Jens Peder Thøgersen, der er født den 9. juni 1943 i Lysgaard som søn af gaardejer Jens Chr. Thøgersen og hustru Dagny Jensen.

Bosat: Knud den Stores Vej 47 B, Roskilde.

Jens Peder Thøgersen er konsulent.

I. C. 2. a. 1) a) Allan Thøgersen er født den 17. februar 1968 i Roskilde.

I. C. 2. a. 2)

Laurs Jespersen er født den 3. marts 1954 i Viborg.

Han afsluttede skolegangen med udvidet teknisk forberedelseseksamen fra Ulbjerg skole og er nu i lære som elektriker.

I. C. 2. b.

Ernst Johannes Nielsen er født den 12. november 1921 i Bjerregrav. Han blev gift den 28. februar 1947 i Ulbjerg med Betty Møller Jensen, der er født den 3. januar 1928 i Ulbjerg som datter af murer Morten Jensen og hustru Andersine Marie Sørensen.

Bosat: Ulbjerg, Skals.

Ernst Johannes Nielsen gik i skole i Roum. Han arbejdede en tid ved landbruget og var derefter ansat ved murermester Kristensen, Ulbjerg, fra 1949 til 1965. Efter at have været faglærer paa arbejdsteknisk skole i Viborg fra 1965 til 1970 fik han ansættelse som arbejdsformand ved murer- og entreprenørfirmaet Vagn Pedersen, Herning. - Ernst Johannes Nielsen er bl.a. formand for fagforeningen.

Betty Møller Jensen gik i skole i Ulbjerg. Hun var en tid beskæftiget ved husgerning og var derpaa ekspeditrice i Viborg og Vejle indtil giftermålet.

I.C.2.b.1)

Marie Solvejg Nielsen er født den 1. september 1947 i Ulbjerg.

Bosat: Gravene 9-11, Viborg.

Marie Solvejg Nielsen er ekspeditrice.

I.C.2.b.2)

Gert Laurs Nielsen er født den 9. november 1949 i Ulbjerg.

Han er maskinarbejder.

I.C.2.b.3)

Leon Morten Nielsen er født den 2. april 1951 i Ulbjerg.

Han er kommis.

I.C.2.b.4)

Henrik Laurits Nielsen er født den 20. november 1966 i Ulbjerg.

I.C.2.c.

Gerda Elisa Nielsen er født den 27. december 1923 i Fristrup.

I.C.2.d.

Laurs Nielsen er født den 10. oktober 1925 i Roum, og han døde den 4. juli 1944.

I.C.2.e.

Nanna Kirstine Nielsen er født den 22. juni 1927 i Roum. Hun blev gift den 2. oktober 1960 i St. Magleby med Erik Kofod-Frederiksen, der er født den 27. august 1920 i Neksø.

Bosat: Lisbeth Hindsgavlsvej, Jakobshavn, Grønland.

Nanna Kirstine Nielsen gik i skole i Roum. Hun uddannedes ved husgerning og var i 1947 elev paa Hoptrup højskole. Senere gennemgik hun sygeplejeuddannelse.

Erik Kofod-Frederiksen gik i skole i bl. a. Neksø. Han var først beskæftiget ved kolonial i København og gennemgik derefter handelsuddannelse indenfor Kgl. grønlandske Handel, hvor han nu er handelschef i Jakobshavn.

I.C.2.e.1) Lis Jakobine Kofod-Frederiksen er født den 19. maj 1961.

I.C.2.f.

Frode Nielsen er født den 28. marts 1929 i Roum. Han er gift med Inge Kirsten Madsen, der er født den 19. april 1936 i Odense.

Bosat: Kongelysvej 11, Odense.

Frode Nielsen er specialarbejder.

I.C.2.f.1) Poul Reinhold Nielsen er født den 28. januar 1957 i Odense.

I.C.2.f.2) Gitte Nielsen er født den 16. oktober 1962 i Odense.

I.C.2.f.3) Sanne Nielsen er født den 20. marts 1970 i Odense.

I.C.2.g.

Alfred Nielsen er født den 31. august 1931 i Roum. Han blev gift i Roum den 26. november 1959 med Inger Kirstine Ebbesen, der er født den 9. maj 1939 i Roum som datter af husmand Viggo Alfred Ebbesen og hustru Petrea Jensen.

Bosat: Langgade 66, Aalborg.

Alfred Nielsen er chauffør.

I.C.2.h.

Oda Dagny Nielsen er født den 4. december 1933 i Roum.

Bosat: Sct. Villadsstræde 3, Viborg.

Oda Dagny Nielsen gik i skole i Roum og var 1948 og 1949 elev paa et præliminærkursus. Hun uddannedes ved husgerning og gennemgik derpaa uddannelse som sygeplejerske. Hun er nu ansat paa statshospitalet i Viborg.

I.C.2.j.

Erik Nielsen er født den 1. april 1937 i Roum. Han blev gift den 27. november 1960 i Simested med Aase Margit Pedersen, der er født den 21. april 1937 i Thorup som datter af Alfred Pedersen og hustru Laura Kirstine Lauritsen.

Bosat: Astrup, Arden.

Erik Nielsen gik i skole i Roum. Han uddannedes ved landbruget og aftjente 1956-1958 sin værnepligt ved flyvevaabnet i Karup og Værløse. I 1960 købte han sin nuhavende ejendom i Astrup, som han stadig driver.

Aase Margit Pedersen gik i skole i Thorup og Korsø. Hun uddannedes ved husgerning og havde et ophold paa Ry husholdningsskole.

I.C.2.j.1) Jan Nielsen er født den 10. april 1963 i Folby.

I.C.2.j.2) Helle Nielsen er født den 10. april 1963 i Folby.

I.C.2.j. John Normann Nielsen er født den 11. november 1965 i Folby.

I.C.3.

Kristian Nielsen er født den 22. januar 1896 i Højslev.

Han er havnearbejder.

I.C.4.

Kristine Amanda Nielsen er født den 26. september 1898 i Højslev, og hun døde den 20. januar 1965 i Junget. Hun blev gift den 9. december 1923 i Sæby med Kristian Bigum, der er født den 31. maj 1892 i Sæby sogn som søn af fiskehandler Jens Bigum og hustru Ane Marie Poulsen.

Bosat: Selde hvilehjem, Roslev.

Kristine Amanda Nielsen gik i skole i Højslev. Hun uddannedes ved husgering og var bl. a. husbestyrerinde for sin fader.

Kristian Bigum gik i skole i bl. a. Durup og Staarup. Han arbejdede fra sit 9. aar ved landbruget og aftjente i 1912 sin værnepligt i Viborg med genindkaldelse til sikringsstyrken i 1914. I 1923 købte han en landejendom i Junget, som han drev til 1965, da den overtoges af sønnen til feriebolig. - Kristian Bigum har bl. a. været medlem af menighedsraadet og medlem af bestyrelsen for hjælpekasen.

I.C.4.a.

Frede Henning Bigum er født den 29. januar 1927 i Junget. Han blev gift i Flensborg med Birtha Marie Lausen, der er født den 28. august 1925 i Smollerup som datter af gaardejer Alfred Lausen og hustru Ane Pedersen.

Bosat: Lyngsoddevej 58, Snoghøj, Fredericia.

Frede Henning Bigum var beskæftiget ved landbruget og havde vinteren 1946-1947 et ophold paa Vallekilde højskole. Han bestod lærereksamen fra Jelling statsseminarium i 1952 og var fra 1952 til 1956 lærer ved Dansk skoleforening for Sydslesvig. Efter at have været pædagogisk leder af skoleforeningens lejrskolehjem paa Broagerland sommeren 1956 fik han ansættelse ved Lyngby-Taarbæk kommunes skolevæsen, hvor han inden sin afgang i 1970 var overlærer. Han har siden været skoleinspektør ved Skjoldborgvejens skole i Fredericia. - Frede Henning Bigum har bl. a. fra 1954 til 1956 været idræts- og ungdomsleder ved Harreslev skole og været medlem af repræsentantskabet for Flensborg by's lærerforening. Fra 1965 til 1970 var han formand for Grænseforeningen i Gladsaxe kommune, og han har været næstformand i Ulrikkenborgskolens lærerraad. Siden 1971 har han været medlem af fælleslærerraadets forretningsudvalg i Fredericia. - Frede Henning Bigum tog i 1960 tale- og hørelærereksamen og har deltaget i Danmarks lærerhøjskoles aarskurser i bl. a. verdenshistorie, samfundslære, almen psykologi m. m.

Birtha Marie Lausen var elev paa Krabbesholm højskole vintrene 1944-1945 og 1945-1946. I 1950 bestod hun lærereksamen fra Vordingborg seminarium, og fra 1950 til

1956 var hun ansat ved Dansk skoleforening for Sydslesvig. Derefter var hun fra 1956 til 1970 tilknyttet Gladsaxe kommunes skolevæsen, først som lærer, senere som overlærer, og fra 1971 har hun været overlærer ved Fredericia kommunes skolevæsen. - Birtha Marie Lausen har deltaget i Danmarks lærerhøjskoles aarskursus i bl. a. fransk, tysk, engelsk og psykologi og var i 3 måneder paa studieophold ved universitetet i Manchester.

I.C.4.a.1) Povl Bigum er født den 3. oktober 1956 i Søborg.

I.C.4.a.2) Anne Kirstine Bigum er født den 13. oktober 1960 i Søborg.

I.C.5.

Eigil Thorvald Nielsen er født den 5. november 1900 i Højslev. Han blev gift den 4. november 1930 i Fly med Jenny Nielsen, der er født den 5. marts 1903 som datter af tømrer Wilhelm Nielsen og hustru Maren Nielsen.

Bosat: Sevel, Vinderup.

Eigil Thorvald Nielsen gik i skole i Højslev. Han uddannedes ved landbruget og havde fra 1931 til 1941 en ejendom i Daugbjerg. Indtil 1967 drev han en ejendom i Sevel skov, og efter afhændelsen af denne købte han et hus i Sevel by og arbejder nu paa Sevel mejeri. - Eigil Thorvald Nielsen er i bestyrelsen for husmandsforeningen og har i en periode været formand for denne.

Jenny Nielsen gik i skole i Fly. Hun var beskæftiget ved telefoncentralen i Højslev til giftermålet.

I.C.5.a.

Kristian Villy Nielsen er født den 25. januar 1931 i Højslev.

Bosat: Højvang, Sevel, Vinderup.

Kristian Villy Nielsen er landmand.

I.C.5.b.

Metha Marie Nielsen er født den 31. august 1934 i Daugbjerg.

Bosat: Skolevej 12, Vinderup.

Metha Marie Nielsen er arbejderske.

I.C.5.c.

Britta Nielsen er født den 9. september 1939 i Daugbjerg. Hun blev gift den 27. februar 1959 i Sevel med Carl Nielsen, der er født den 21. oktober 1929 i Svendshede, Sevel sogn, som søn af Lars Nielsen og hustru Anna Johanne Jakobsen.

Bosat: Lindevej 8, Tarm.

Britta Nielsen lærte efter skolegangen husgerning og var beskæftiget som husassistent til giftermålet.

Carl Nielsen udlærtes som smed og gik senere over i sanitetsbranchen. Han er leder af Tarm vandværk.

I.C.5.c.1) Klaus Nielsen er født den 17. august 1964 i Tarm.

I.C.5.c.2) Martin Nielsen er født den 11. juni 1970 i Tarm.

I.C.6.

Astrid Eleonora Nielsen er født den 28. december 1902 i Højslev. Hun blev gift den 6. april 1924 i Højslev med Laurits Peter Jensen Hellegaard, der er født den 17. august 1903 i Sæby sogn som søn af landmand Jens Jensen Hellegaard og hustru Kathrine Laursen Dalgaard.

Bosat: Enghavevej 30, Glyngøre.

Astrid Eleonora Nielsen gik i skole i Højslev. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent til giftermålet.

Laurits Peter Jensen Hellegaard gik i skole i Sæby. Han uddannedes ved landbruget hjemme og aftjente i 1924 sin værnepligt i Værløse. I 1931 købte han en ejendom i Grynnerup, som han afhændede i 1967, hvorefter han flyttede til Glyngøre. - Laurits Peter Jensen Hellegaard var medlem af menighedsraadet i 8 aar og var distriktsforstander ved Salling brandforsikring i 24 aar.

I.C.6.a.

Agnethe Hellegaard er født den 3. januar 1923 i Højslev. Hun blev gift den 30. maj 1947 i Sæby med Ejnar Elenius Pedersen, der er født den 4. februar 1913 i Galtrup som søn af landmand Martinus Pedersen og hustru Marie Nielsen.

Bosat: Grynnerupvej, Durup.

Agnethe Hellegaard gik i skole i Sæby. Hun uddannedes ved husgerning og havde i 1942 et højskoleophold i Ry. Siden 1967 har hun været beskæftiget paa Glyngøre fiskeindustri.

Ejnar Elenius Pedersen gik i skole i Solbjerg paa Mors. Han uddannedes ved landbruget og havde fra 1945 til 1951 en ejendom i Nissum. Siden maj 1951 har han drevet sin nuhavende gaard i Grynnerup.

I.C.6.a.1)

Eigil Hellegaard Pedersen er født den 11. marts 1948 i Nissum.

Han var efter skolegangen beskæftiget en tid ved landbruget og var derpaa ansat paa en stolefabrik. Sin værnepligt aftjente han ved civilforsvaret, og han er nu chauffør paa Durup mejeri.

I. C. 6. a. 2)

Hans Hellegaard Pedersen er født den 3. januar 1951 i Nissum.

Han var en tid arbejdsdreng paa en stolefabrik og stod derpaa i lære som tømrer. Han er nu tømrersvend.

I. C. 6. a. 3)

Inge Hellegaard Pedersen er født den 14. juni 1955 i Grynderup, Sæby sogn.

I. C. 6. b.

Esther Hellegaard er født den 22. september 1924 i Sæby. Hun blev gift den 28. maj 1950 i Sæby med Aage Gade Christensen, der er født den 3. august 1924 i Selde som søn af købmand Kristian Christensen og hustru Anine Pedersen Gade.

Bosat: Gyvelvej 14, Glyngøre.

Aage Gade Christensen gennemgik handelsuddannelse og var i 10 aar købmand i Glyngøre. Han har siden 1963 været beskæftiget paa Glyngøre fiskeindustri.

I. C. 6. b. 1)

Kaj Hellegaard Christensen er født den 6. november 1950 i Vinderup.

Han afsluttede skolegangen med realeksamen og gennemgik kontoruddannelse paa Gyro i Skive. Han er nu soldat ved flyvevaabnet i Karup.

I. C. 6. b. 2)

Anni Hellegaard Christensen er født den 22. januar 1952 i Vinderup.

Hun afsluttede skolegangen med realeksamen og gennemgik kontoruddannelse paa turistkontoret i Nykøbing M.

I. C. 6. b. 3)

Leif Hellegaard Christensen er født den 23. juli 1953 i Glyngøre.

Han afsluttede skolegangen med realeksamen og er nu elev paa handelsskolen i Skive.

I. C. 6. c.

Signe Hellegaard er født den 30. marts 1926 i Sæby. Hun blev gift den 28. maj 1950 i Sæby med Knud Møller Andersen, der er født den 7. juni 1923 i Hvilsager som søn af arbejdsmand Mads Andersen og hustru Agnes Jacobine Jørgensen.

Bosat: Skolevej 24, Højslev.

Signe Hellegaard gik i skole i Sæby. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæf-

tiget som husassistent i forskellige pladser indtil giftermålet. Siden 1966 har hun været beskæftiget paa fa. Bang & Olufsens afdeling i Skive.

Knud Møller Andersen gik i skole i Fausing. Han arbejdede en tid ved landbruget og blev i august 1943 indkaldt til militærtjeneste ved søværnet. I 1946 kom han i lære som mejerist i Hjortshøj og afsluttede læretiden i Knebel. Fra 1946 til 1947 var han paa mejeriskole i Ladelund, og efter at have været mejerist forskellige steder, bl. a. i Selde og Støvring, fik han i 1958 ansættelse som mejerist i Skive, hvor han siden har været.

I. C. 6. c. 1)

Kjeld Hellegaard Andersen er født den 17. december 1951 i Lindum, Selde sogn.

Han afsluttede skolegangen med realeksamen og er nu i lære som elektromekaniker.

I. C. 6. c. 2)

Ebbe Hellegaard Andersen er født den 28. september 1953 i Lindum, Selde sogn.

Han er udlært som lagerekspedient i Skive.

I. C. 6. c. 3)

Ove Hellegaard Andersen er født den 24. oktober 1954 i Lindum, Selde sogn.

I. C. 6. d.

Harry Hellegaard er født den 19. november 1927 i Sæby. Han blev gift den 8. november 1953 i Aasted med Ellen Kildahl Pedersen, der er født den 23. januar 1933 i Aasted som datter af kirkebetjent Peder Thor Kildahl Pedersen og hustru Sørine Petrine Sørensen.

Bosat: Toustrupvang, Durup, Roslev.

Harry Hellegaard er specialarbejder.

I. C. 6. d. 1)

Nancy Kildahl Hellegaard er født den 1. februar 1954 i Durup.

Hun er handelsskoleelev.

I. C. 6. d. 2) Jørgen Kildahl Hellegaard er født den 18. marts 1959 i Durup.

I. C. 6. d. 3) Peder Kildahl Hellegaard er født den 1. oktober 1964 i Durup.

I. C. 6. d. 4) Ole Kildahl Hellegaard er født den 28. februar 1969 i Durup.

I. C. 6. e.

Aage Hellegaard er født den 3. april 1930 i Sæby. Han blev gift den 12. april 1956 i Nautrup med Rita Bundgaard Brandt, der er født den 28. marts 1938 i Ullerslev som datter af Kristian Alfred Brandt og hustru Dorthea Katrine Bundgaard.

Bosat: Solvang 2, Durup, Roslev.

Aage Hellegaard er chauffør

I. C. 6. e. 1) Mona Brandt Hellegaard er født den 20. juli 1957 i Durup.

I. C. 6. e. 2) Jonna Brandt Hellegaard er født den 7. februar 1960 i Durup.

I. C. 6. e. 3) Birgit Brandt Hellegaard er født den 8. marts 1961 i Durup.

I. C. 6. e. 4) Per Brandt Hellegaard er født den 19. juni 1965 i Durup.

I. C. 7.

Dagny Nielsen er født den 14. december 1904 i Højslev, og hun døde den 31. marts 1934. Hun var gift med arbejdsmand Aage Kjeldsen, der døde i juli 1969. Ægteparret boede i Durup.

I. C. 7. a.

Aage Kjeldsen der er kontorassistent, er bosat Lærkevej 9, Balling.

I. C. 8.

Niels Magne Nielsen er født den 7. marts 1908 i Højslev. Han blev gift den 8. maj 1930 i Harre med Elna Boline Dalgaard der er født den 13. september 1907 i Harre som datter af landmand Esper ^{sen} A. Dalgaard og hustru Inga ^{sen} Andersen ~~Klausen~~.

Bosat: Søndergade 4, Durup.

Niels Magne Nielsen aftjente i 1929 sin værnepligt i København. Fra 1930 til 1948 var han arbejdsmand og fra 1948 til 1954 rejsebud. Han har derefter været bogholder.

I. C. 8. a.

Henning Dalgaard Nielsen er født den 3. juli 1930 i Bysted, Nautrup sogn, og han døde den 25. december 1956 paa Skive sygehus.

Han udlærtes som maler i Durup i 1954.

I. C. 8. b.

Viggo Dalgaard Nielsen er født den 12. januar 1932 i Sæby. Han er gift med Gerda Høgh Poulsen, der er født den 19. august 1941 i Junget som datter af handelsmand Peter Høgh Poulsen og hustru Laura Krestine Kristensen.

Bosat: Bellinge, Fyn.

Viggo Dalgaard Nielsen arbejdede først ved landbruget og gennemgik derpaa uddannelse som kolonialkommis i Vinderup, hvor han desuden tog handelsskoleeksamen. Sin værnepligt aftjente han ved flyvevaabnet i Karup 1955-1956, og i nogle aar var han kommis i Thorum brugsforening. Efter 5 aar som lagerforvalter hos A/S Frits Duus, kolonial engros i Fredericia samt 2½ aar som repræsentant for et papirfirma i Grenaa fik han ansættelse som konsulent for kolonialkæden Kølgros-Spar-Centra, og de sidste 2½ aar har han været repræsentant for papirfirmaet A/S Steenstrup Jensen.

Gerda Høgh Poulsen var vinteren 1957-1958 elev paa Salling ungdomsskole. Hun er nu dagplejemor ved Odense kommune.

I. C. 8. b. 1) Hanne Dalgaard Nielsen er født den 4. april 1962 i Fredericia.

I. C. 8. b. 2) Flemming Dalgaard Nielsen er født den 5. august 1964 i Grenaa.

I. C. 8. b. 3) Carsten Dalgaard Nielsen er født den 29. januar 1968 i Bellinge.

I. C. 8. c.

Dagny Dalgaard Nielsen er født den 23. juli 1934 i Grynderup, Sæby sogn. Hun blev gift den 29. marts 1958 i Durup med Victor Møller Andersen, der er født den 1. juni 1934 i Durup som søn af Kresten Otto Breinholdt Andersen og hustru Agnes Marie.

Bosat: Korskervej 174, Fredericia.

Victor Møller Andersen er ekspeditionschef.

I. C. 8. c. 1) John Møller Andersen er født den 24. juni 1967 i Fredericia.

I. C. 8. c. 2) Annie Møller Andersen er født den 9. december 1970 i Fredericia.

I. C. 8. d.

Anna Dalgaard Nielsen er født den 15. juli 1939 i Grynderup, Sæby sogn, og hun døde den 11. april 1940.

I. C. 8. e.

Ernst Dalgaard Nielsen er født den 17. marts 1946 i Grynderup, Sæby sogn, og han døde den 8. april 1946.

I. D.

Kristian Larsen er født den 24. april 1870 i Højslev, og han døde i 1956 i Halskov, Højslev sogn. Han blev gift den 8. april 1897 i Højslev med Martha Kirstine Mortensen. Hun er født den 10. januar 1874 i Højslev som datter af gaardmand Mathias Mortensen og hustru

Maren Isaksen, og hun døde i Halskov.

Kristian Larsen drev en gaard i Halskov, der i 1927 afhændedes til sønnen Magnus. I ægteskabet er børnene I.D.1. -I.D.3.

I.D.1.

Magnus Mathias Larsen er født den 14. maj 1898 i Halskov, Højslev sogn. Han blev gift den 14. juni 1927 i Højslev med Kirstine Laursen, der er født den 18. april 1897 som datter af gaardejer Morten Laursen og hustru Maren.

Bosat: Halskov, Højslev.

Magnus Mathias Larsen gik i skole i Højslev. Han uddannedes ved landbruget og overtog i 1927 faderens ejendom Skovlund, som han havde til 1957, da han overlod driften af gaardens jorder til sønnen Morten. - Magnus Mathias Larsen er medlem af menighedsraadet og i bestyrelsen for Fjends herreds brandforsikring.

Kirstine Larsen gik i skole i Staarup. Hun uddannedes ved husgerning og havde et ophold paa en husholdningsskole i Kolding.

I.D.1.a.

Morten Verner Larsen er født den 20. april 1928 i Halskov, Højslev sogn. Han blev gift den 18. april 1957 i Hvidbjerg med Magda Madsen, der er født den 23. august 1935 i Hvidbjerg som datter af Sigurd Madsen og hustru Helga Pedersen.

Bosat: Halskov, Højslev.

Morten Verner Larsen uddannedes ved landbruget og havde 1948-1949 et ophold paa en landbrugsskole. Sin værnepligt aftjente han 1949-1950, og siden 1957 har han drevet faderens gaard i Halskov og bebor et hus ved siden af gaarden.

I.D.1.a.1) Kirsten Larsen er født den 21. marts 1961 i Halskov, Højslev sogn.

I.D.1.a.2) Jytte Larsen er født den 21. juli 1963 i Halskov.

I.D.1.a.3) Flemming Larsen er født den 3. marts 1971 i Halskov.

I.D.1.b.

Kathrine Marie Larsen er født den 29. juni 1929 i Halskov, Højslev sogn. Hun blev gift den 10. december 1953 i Højslev med Andreas Thorsager Rasmussen, der er født den 29. januar 1918 i Aalum.

Bosat: Højmark, Randers.

Andreas Thorsager Rasmussen er gartner.

I.D.1.b.1) Søren Thorsager Rasmussen er født den 16. oktober 1954 i Højmark.

I.D.1.b.2) Karen Thorsager Rasmussen er født den 3. januar 1956 i Højmark.

I.D.1.b. 3) Mette Thorsager Rasmussen er født den 27. marts 1958 i Højmark.

I.D.1.b. 4) Anders Thorsager Rasmussen er født den 20. marts 1959 i Højmark.

I.D.1.c.

Rosa Larsen er gift med Hans Christensen, og i ægteskabet er 2 børn.

Bosat: Gudum, Lemvig.

I.D.1.d.

Vita Maren Larsen er født den 12. april 1932 i Halskov, Højslev sogn. Hun blev gift den 2. maj 1956 i Højslev med Ole Nielsen, der er født den 23. februar 1926 i Øland som søn af Martin Nielsen og hustru Alma Andersen.

Bosat: Rishøjgaard, Redsø, Hobro.

Vita Maren Larsen lærte efter skolegangen husgerning og havde vinteren 1948-1949 et ophold paa Vejle husholdningsskole. Fra 1953 til 1954 havde hun ophold i England.

Ole Nielsen lærte efter skolegangen landbruget og aftjente 1947-1948 sin værnepligt i Randers. Vinteren 1949-1950 var han elev paa Vallekilde højskole, og i 1956 købte han sin nuhavende ejendom i Redsø.

I.D.1.d.1) Hanne Nielsen er født den 13. maj 1957 i Redsø, Valsgaard sogn.

I.D.1.d.2) Henrik Nielsen er født den 2. november 1959 i Redsø.

I.D.1.d.3) Holger Nielsen er født den 19. juli 1962 i Redsø.

I.D.1.d.4) Helle Nielsen er født den 25. juni 1966 i Redsø.

I.D.1.e.

Vera Merete Larsen er født den 6. juni 1934 i Halskov, Højslev sogn. Hun er fraskilt.

Bosat: Ragebøl, Dybbøl.

Vera Merete Larsen gik i skole i Højslev. Hun uddannedes ved husgerning i forskellige pladser og var i 1952 elev paa Ryslinge højskole. Efter en tid hjemme hos faderen udlærtes hun som sygehjælper i Viborg, og hun er nu beskæftiget som saadan.

I.D.1.e.1) Bjarne Kristensen er født den 31. marts 1955 i Vejrum.

I.D.1.e.2) Bent Morten Kristensen er født den 10. november 1958 i Vejrum.

I.D.1.f.

Irene Larsen er født den 22. april 1941 i Halskov, Højslev sogn. Hun blev gift den 3. september 1960 i Højslev med Jørgen Christensen, der er født den 10. februar 1937 i Resen som søn af Thorvald Christensen og hustru Kristine Pedersen.

Bosat: Vestervang 18, Skive.

Irene Larsen gik i skole i Højslev og var desuden elev paa Jebjerg ungdomsskole. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent til giftermålet. Hun har nu ind imellem lidt aftenarbejde som servitrice paa et konditori.

Jørgen Christensen gik i skole i Resen. Han var beskæftiget nogle aar ved landbruget, aftjente sin værnepligt i Vordingborg og hjemsendtes som korporal. Han er nu ansat paa et karosseriværksted i Skive.

I.D.1.f.1) Mogens Christensen er født den 14. februar 1961 i Højslev.

I.D.1.f.2) Else Christensen er født den 28. oktober 1963 i Højslev.

I.D.1.f.3) Dorthe Christensen er født den 15. august 1965 i Højslev.

I.D.2.

Erik Laurentius Gytje, der i 1924 fik navneændring fra Larsen, er født den 30. august 1900 i Halskov. Han er gift med Mary, med hvem han har 2 børn.

Bosat: Gustav Adolfsgade 6, København Ø.

Erik Laurentius Gytje er ansat ved politiet i København.

I.D.3.

Laura Mathea Larsen er født den 2. marts 1904 i Halskov, og hun døde den 2. maj 1968 i Nr. Søby. Hun blev gift den 19. november 1933 i Højslev med Aksel Alfred Emil Clemmensen, der er født den 23. november 1901 i Vinkel, Højslev sogn, som søn af landmand Rudolf Clemmensen og hustru Maren Christensen.

Bosat: Nr. Søby, Højslev.

Laura Mathea Larsen gik i skole i Højslev. Hun uddannedes ved husgerning og havde ophold paa Krabbesholm højskole og paa husholdningsskole i Risskov.

Aksel Alfred Emil Clemmensen gik i skole i Vinkel. Han arbejdede ved landbruget hjemme og aftjente sin værnepligt i Viborg i 1922. Han købte ejendommen Mosegaarden i Vinkel som han drev til 1963, da sønnen Poul overtog den, og han var samtidig indtil 1961 ansat som ekstrabud ved postvæsenet. -Aksel Clemmensen har været medlem af skolekommissionen.

I.D.3.a.

Svend Erik Clemmensen er født den 15. december 1934 i Vinkel, Højslev sogn. Han blev gift den 29. august 1958 i Højslev med Ida Linnet, der er født den 28. november 1935 i Ørum Sønderlyng som datter af sadelmager Ole Linnet og hustru Marie Østergaard.

Bosat: Søby, Højslev.

Svend Erik Clemmensen uddannedes ved landbruget og købte sin nuhavende landejendom i 1958.

Ida Linnet uddannedes ved husgerning og havde husholdningsskole- samt højskoleophold.

I.D. 3. a. 1) Tove Linnet Clemmensen er født den 16. juli 1959 i Søby, Koberup sogn.

I.D. 3. a. 2) Birgit Linnet Clemmensen er født den 4. maj 1962 i Søby.

I.D. 3. a. 3) Jørgen Clemmensen er født den 24. april 1967 i Søby.

I.D. 3. b.

Poul Robert Clemmensen er født den 29. august 1936 i Vinkel, Højslev sogn. Han blev gift den 15. februar 1964 i Valsgaard med Karen Edith Jensen, der er født den 15. august 1939 i Valsgaard som datter af landmand Oscar Jensen og hustru Anna Poulsen.

Bosat: Mosegaarden, Vinkel, Højslev.

Poul Robert Clemmensen uddannedes ved landbruget og var i 1½ aar gartner i England samt 2 aar i Norge som fodermester. I 1963 overtog han faderens gaard i Vinkel paa 38 tdr. land, og i 1970 købte han yderligere en ejendom i Riskær paa 25 tdr. land.

Karen Edith Jensen afsluttede skolegangen med mellemskoleeksamen. Hun uddannedes som husholdningslærerinde i 1962 og har derefter været ungdomskonsulent i 5½ aar. Hun har siden undervist paa ungdoms- og aftenskoler samt skolekøkken.

I.D. 3. b. 1) Lone Clemmensen er født den 18. oktober 1964 paa Skive sygehus.

I.D. 3. b. 2) Helle Clemmensen er født den 14. april 1968 paa Skive sygehus.

I.D. 3. b. 3) Lars Clemmensen er født den 18. februar 1972 paa Skive sygehus.

I.D. 3. c.

Asger Rikard Clemmensen er født den 1. januar 1938 i Vinkel, Højslev sogn.

Bosat: Februarvej 16, Aarhus V.

Asger Rikard Clemmensen er tankchauffør.

I.D. 3. d.

Inger Margrethe Clemmensen er født den 19. marts 1939 i Vinkel, Højslev sogn. Hun er gift med Kristian Harry Sørensen, der er født den 21. marts 1931 i Gl. Hald, Ørslevkloster sogn, som søn af Kresten Sørensen og hustru.

Bosat: Nygaard, Hald, Højslev.

Inger Margrethe Clemmensen havde vinteren 1957-1958 et ophold paa en højskole paa Fyn.

Kristian Harry Sørensen lærte efter skolegangen landbruget og aftjente sin værnepligt. Siden 1960 har han drevet gaarden Nygaard i Gl. Hald, som han overtog efter faderen.

I.D. 3. d. 1) Peter Sørensen er født den 24. august 1961 i Hald, Ørslevkloster sogn.

I.D. 3. d. 2) Poul Erik Sørensen er født den 14. januar 1965 i Hald.

I.D. 3. d. 3) Pia Sørensen er født den 9. juni 1972 i Skive.

I.D. 3. e.

Frede Clemmensen er født den 28. juni 1940 i Vinkel, Højslev sogn. Han er gift med Elisabet Raunhilde.

Bosat: Højmarksvej 8, Nr. Søby, Højslev.

Frede Clemmensen er fabriksformand.

I.D. 3. f.

Hans Clemmensen er født den 27. januar 1944 i Vinkel, Højslev sogn. Han er gift med Margit Pedersen.

Bosat: Højmarksvej 32, Nr. Søby, Højslev.

Hans Clemmensen er tankchauffør.

I.D. 3. g.

Ove Clemmensen er født den 24. oktober 1945 i Vinkel, Højslev sogn. Han er gift med Ruth Kaastrup.

Bosat: Højmarksvej, Nr. Søby, Højslev.

Ove Clemmensen er bygningsnedker.

I.E.

Niels Larsen er født den 4. maj 1872 i Højslev, og han døde den 14. februar 1950 i Skærup. Han blev gift den 26. juni 1908 i V. Velling med Ane Johanne Mikkelsen. Hun er født den 5. april 1887 i Vorning som datter af gaardmand Mikkell Justesen og hustru Ane Kirstine Christensdatter, og hun døde den 18. november 1966 i Vejle.

Niels Larsen uddannedes ved landbruget og overtog i 1908 fødegaarden i Højslev, som han drev til 1929, hvorefter han købte Kølkær Møllegaard i Kølkær. Denne solgte han i 1941, og efter at have boet en tid i Hvorslev samt en tid i Langaa havde han ophold hos datteren Ingeborg og dennes mand i Hovborg, til han flyttede paa Skærup hvilehjem. Efter hans død boede Ane Johanne Mikkelsen i en pensionistbolig i Vejle til sin død.

I ægteskabet er børnene I.E. 1. -I.E. 6.

I. E. 1.

Lauris Ramsdal Larsen er født den 13. september 1909 i Højslev. Han blev gift den 21. november 1937 i Svostrup med Karen Margrethe Kristensen, der er født den 24. marts 1911 i Svostrup som datter af gaardejer Søren Daniel Kristensen og hustru Rasmine Laursen.

Bosat: Søvej 7 c, Viborg.

Lauris Ramsdal Larsen var fra 1928 til 1929 elev paa Krabbesholm højskoles seminarieforberedelsesklasse, og i 1932 tog han lærereksamen fra Jelling seminarium og sløjd-lærereksamen fra Askov sløjdlærerskole. Fra 1932 til 1937 var han lærer ved Levring efterskole, og i 1937 fik han ansættelse som førstelærer paa Frederiksdal skole ved Silkeborg. Efter at have været førstelærer i Højbjerg ved Rødkjærsgade fra 1950 til 1956 og fra 1954 medlem af samt pædagogisk medhjælp for amtsungdomsnævnet blev han i oktober 1956 ansat som amtskonsulent for fritidsundervisningen i Viborg. - Lauris Ramsdal Larsen deltog 1949-1950 i aarskursus paa Danmarks lærerhøjskole i København, og han er beskikket censor ved teknisk forberedelseseksamen. Han har haft mange tillidshverv, bl. a. som medlem af undervisningsministeriets aftenskolekommission 1962-1965, medlem af ungdomsskolekommissionen 1960-1966 og fra 1962 til 1966 formand for Levring efterskole. I 1972 udnævntes han til ridder af dannebrogordenen.

Karen Margrethe Kristensen var i 1932 elev paa Sorø husholdningsskole og gennemgik fra 1933 til 1935 uddannelse som husholdningslærer paa Ankerhus husholdningsseminarium. I aarene 1935, 1936 og 1946 var hun ansat paa Levring efterskole, og i alle vinterhalvaar fra 1935 til 1956 var hun husholdningslærer ved aftenskoler forskellige steder. I 1956 fik hun ansættelse som kontorassistent paa amtsungdomsnævnets kontor, og fra 1969 til 1970 var hun pædagogisk medhjælper for fritidsundervisningen. - Karen Margrethe Kristensen var fra 1950 til 1956 formand for Højbjerg husholdningsforening og har siden 1956 været censor i prøver i husgerning.

I. E. 2.

Mikkel Justesen Larsen er født den 23. november 1910 i Højslev. Han blev gift den 29. maj 1937 i Skærup med Marie Thomsen, der er født den 17. maj 1910 i Skærup som datter af møller Thomas Thomsen og hustru Sørine Sørensen.

Bosat: Brandtlund, Skærup, Børkop.

Mikkel Justesen Larsen gik i skole i Højslev. Han var beskæftiget ved landbruget dels hjemme dels ude og overtog ved giftermålet hustruens fødegaard Brandtlund, en tidligere møllegaard i Skærup. Denne driver han stadig, og gaardens jordtilliggende er øget. - Mikkel Justesen Larsen har bl. a. været medlem af bestyrelsen for brugsforeningen, forsamlingshuset og mejeriet. Han har desuden været medlem af skolekommissionen.

Marie Thomsen gik i skole i Skærup. Hun var beskæftiget ved husgerning, bl. a. i Velling.

I. E. 2. a.

Arne Larsen er født den 22. oktober 1942 i Skærup. Han blev gift den 4. marts 1967 i Vinding med Lea Holmbo Andersen, der er født den 4. februar 1946 i Vejle som datter af driftsleder Knud Andersen og hustru Sinne Andersen (Holmbo).

Bosat: Søndergaard, Bregnhoved, Give.

Arne Larsen var elev paa Vesterlund ungdomsskole. Han uddannedes ved landbruget og havde et ophold paa Midtjysk landboskole. Sin værnepligt aftjente han ved flyvevaabnet, og siden 1967 har han drevet Søndergaard i Bregnhoved.

I.E.2.a.1) Irene Holmbo Larsen er født den 10. januar 1968 i Bregnhoved, Give sogn.

I.E.2.a.2) Helene Holmbo Larsen er født den 4. januar 1971 i Bregnhoved.

I.E.2.b.

Børge Larsen er født den 21. januar 1948 i Skærup.

Han er uddannet som civilingeniør og aftjener sin værnepligt ved flyvestation Skrydstrup.

I.E.3.

Ingeborg Larsen er født den 24. august 1912 i Højslev, og hun døde samme aar.

I.E.4.

Ingeborg Larsen er født den 3. oktober 1913 i Højslev. Hun blev gift den 31. oktober 1945 i Langaa med Jens Emil Christiansen, der er født den 8. marts 1909 i Tolstrup, Stenum sogn, som søn af landmand Karl Peter Christiansen og hustru Ane Marie Jensen.

Bosat: Sandagervej 23, Hovborg.

Ingeborg Larsen lærte efter skolegangen husgerning og var sommeren 1933 elev paa Krabbesholm højskole. Hun uddannedes som økonoma og var beskæftiget som saadan bl.a. paa et hotel til giftermålet.

Jens Emil Christiansen lærte efter skolegangen landbruget og var bl.a. forvalter i nogle aar. I ca. 1½ aar drev han egen vognmandsforretning, og han var derpaa i 8 aar forpagter af Østerbygaard. Denne overtog han og drev til 1971, hvorpaa han flyttede til Hovborg, og her kører han nu med mælk for mejeriet.

I.E.4.a.

Bente Christiansen er født den 26. juli 1946 i Herning. Hun blev gift den 3. april 1966 i Hovborg, Lindknud sogn, med Uffe Wølke Friis, der er født den 16. februar 1946 i Kamtrup, Sdr. Hygum sogn, som søn af pensionatejer Laurids Friis og hustru Hertha Kathrine Dankert.

Bosat: Fjordhotellet, Augustenborg.

Bente Christiansen og Uffe Wølke Friis er ejere af Fjordhotellet, Augustenborg.

I.E.4.a.1) Jette Wølke Friis er født den 25. januar 1967 i Krybily, Taulov sogn.

I.E.4.a.2) Jens Henrik Wølke Friis er født den 31. januar 1969 i Hørning.

I.E.4.b.

Niels Christiansen er født den 8. marts 1948 i Herning.

Bosat: Palmealle 36, Kolding.

Niels Christiansen havde efter skolegangen ophold paa en ungdomsskole. Han udlærtes som kok i 1967 og aftjente 1968-1969 sin værnepligt ved søværnet. Efter hjemsendelsen fik han ansættelse i en forretning i Kolding som kok, og her avancerede han i 1970 til køkkenchef.

I.E.4.c.

Lene Christiansen er født den 26. februar 1949 i Hovborg, Lindknud sogn.

Hun var efter skolegangen i huset, afbrudt af et ophold paa Skanderup ungdomsskole. Efter 2 ophold i England som au-pair pige var hun elev paa Rødding højskole, og hun var derefter elev i Brørup børnehave samt i Skern børnehave. Hun er nu elev paa socialpædagogisk børnehaveseminarium i Aarhus.

I.E.4.d.

Flemming Christiansen er født den 19. maj 1953 i Hovborg, Lindknud sogn.

Han afsluttede skolegangen med realeksamen og blev derefter kontorelev paa Esbjerg fiskeriauktion.

I.E.5.

Mary Kirstine Larsen er født den 14. juli 1915 i Højslev. Hun blev gift den 25. maj 1942 i Hvorslev med Gunnar Kolbo Nielsen, der er født den 19. september 1917 i Vig som søn af gaardejer Laurits Kristian Nielsen og hustru Eline Kirstine Martine Larsen.

Bosat: Arnold Nielsens Boulevard 35, Hvidovre.

Mary Kirstine Larsen er sygeplejerske, og Gunnar Kolbo Nielsen er repræsentant.

I.E.5.a.

Gitte Kolbo Nielsen er født den 2. november 1946 i København.

Hun afsluttede skolegangen med realeksamen og havde et ophold paa en husholdningsskole. I 1 aar var hun barneplejerske i U.S.A., og efter hjemkomsten gennemgik hun uddannelse som børnehavelærer.

I. E. 5. b.

Finn Kolbo Nielsen er født den 17. april 1948 i Sct. Markus sogn, København. Han blev gift den 10. juni 1972 i Skallerup med Birthe Bak Christensen, der er født den 15. august 1948 i Skallerup som datter af husmand Einer Christensen og hustru Ingrid Magdalene Larsen.

Bosat: Vigerslevvej 250, Valby.

Finn Kolbo Nielsen afsluttede skolegangen med realeksamen. Han tog handelsmedhjælpereksamen og aftjente sin værnepligt ved civilforsvaret. Han er nu merconomstuderende.

Birthe Bak Christensen afsluttede skolegangen med realeksamen. Hun er nu bank-assistent.

I. E. 5. c.

Bjarne Kolbo Nielsen er født den 20. august 1956 i København.

I. E. 6.

Ejvind Larsen er født den 10. august 1917 i Højslev. Han blev gift den 29. maj 1943 i Sejlflod med Asta Andersen, der er født den 15. marts 1922 i Gudum som datter af brænderiarbejder Carl Andersen og hustru Frida Christiansen.

Bosat: Stentofte 7, Mariager.

Ejvind Larsen gennemgik uddannelse som kommis i Levring brugsforening og tog eksamen fra Den danske Andelsskole i 1939. Fra 1943 til 1968 drev han selvstændig købmandsforretning i Udby, og siden 1968 har han været assurandør ved Arbejdsgivernes ulykkesforsikring.

Asta Andersen havde i 1940 et ophold paa Aaby højskole. Siden 1969 har hun været plejerske paa Mariager plejehjem.

I. E. 6. a.

Mogens Grønvad Larsen er født den 11. juli 1945 i Udby. Han blev gift den 13. november 1965 i Udby med Inger Sørensen, der er født den 16. marts 1947 i Randers som datter af tømrermester Vagner Sørensen og hustru Ruth.

Bosat: Pebermyntevej 37, Viborg.

Mogens Grønvad Larsen tog mellemskoleeksamen fra Allingaabro skole. Han udlæres som kolonialkommis og var en tid salgschauffør. Han er nu assistent i et varehus i Viborg.

Inger Sørensen gik i skole i 9 aar. Hun er uddannet som syerske.

I. E. 6. a. 1) Jesper Grønvad Larsen er født den 26. maj 1966 i Vorup.

I. E. 6. b.

Louis Grønvad Larsen er født den 26. april 1949 i Udby. Han blev gift den 5. september 1970 i Krstrup med Mona Merete Larsen, der er født den 7. december 1949 i Holbæk som datter af Ole Peder Larsen og hustru Magda Thomsen.

Bosat: Landlystvej 8, Kristrup, Randers.

Louis Grønvad Larsen gik i skole i Udby samt i Ørsted, hvor han i 1965 tog statskontrolleret prøve fra 9. klasse. Han udlærtes som elektriker hos Kirketerp i Ørsted, og han er nu ansat ved Viby elværk.

Mona Merete Larsen gik i skole i Holbæk samt i Ørsted, hvor hun i 1966 tog statskontrolleret prøve fra 9. klasse. Hun var en tid telefonist paa Holbæk central og gennemgik derpaa handelsuddannelse hos Chr. Juncker i Randers, hvor hun udlærtes i 1970. Indtil 1971 var hun ansat i Dana Tempo i Randers.

I.E.6.b.1) Jeanette Grønvad Larsen er født den 14. december 1971 i Kristrup.

I.E.6.c.

Palle Grønvad Larsen er født den 29. juli 1953 i Aarhus.

Han er slagter.

I.F.

Jens Larsen er født den 11. juni 1874 i Højslev, og han døde den 18. marts 1953 samme sted. Han blev gift den 2. august 1904 i Skals med Ane Jensen Leth. Hun er født den 14. juli 1879 i Skringstrup som datter af gaardmand Niels Jensen Leth og hustru Kirstine Marie Sørensen, og hun døde den 10. december 1939 i Højslev.

Jens Larsen var nogle aar træskomand i Halskov. Efter en tid paa avlsgaarden ved teglværket i Højslev samt paa Krarupgaard overtog han hustruens fødegaard Kristiansborg i Skringstrup, som han drev til 1918, da han solgte den paa grund af sygdom. En kort tid boede ægteparret i Overlund samt i Sørtorp ved Viborg, hvorefter de flyttede til Højslev.

I ægteskabet er børnene I.F.1. -I.F.4.

I.F.1.

Børge Richard Larsen er født den 20. juli 1905 i Halskov, Højslev sogn. Han blev gift den 8. februar 1936 i Højslev med Erna Kirstine Fisker, der er født den 15. juni 1908 i Vindum som datter af ejendomsmægler Kristen Fisker og hustru Johanne Grud.

Bosat: Kongensstræde 83, Fredericia.

Børge Richard Larsen gik i skole i Skringstrup. Han udlærtes som billedskærer i Skive i 1924 og var beskæftiget ved faget til 1935. I 10 aar var han snedker i Askov, og fra 1945 til 1958 drev han egen forretning i Bjerringbro. Indtil 1961 var han pedel paa Snoghøj højskole, og han var derefter chauffør i Fredericia.

Erna Kirstine Fisker gik i skole i Vorde, Skals og i Bjerringbro. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent til giftermålet.

I. F. 2.

Gudrun Marie Larsen er født den 16. marts 1907 i Halskov, Højslev sogn. Hun blev gift den 2. august 1929 i Højslev med Ingvar Marinus Johannesen, der er født den 6. januar 1906 i Daugbjerg som søn af landmand Jens Johannesen og hustru Dorthea Nielsen.

Bosat: Nygaard, Daugbjerg, Viborg.

Gudrun Marie Larsen gik i skole i Højslev. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget ved dette til giftermålet.

Ingvar Marinus Johannesen gik i skole i Knudsgaard. Han uddannedes ved landbruget og aftjente i 1927 sin værnepligt i Viborg. Han købte sin nuhavende ejendom Nygaard i Daugbjerg og har gennem aarene opdyrket ca. 28 tdr. land. - Ingvar Marinus Johannesen har bl. a. været medlem af bestyrelsen for mejeriet og dets formand de sidste 9 aar, og i 22 aar har han været tillidsmand for husmandsbrandkassen.

I. F. 2. a.

Elly Johannesen er født den 25. august 1930 i Nygaard, Daugbjerg sogn. Hun blev gift den 28. august 1954 i Daugbjerg med Otto Egebjerg Pedersen, der er født den 31. august 1928 i Oppesundby som datter af landmand Karl Søren Rasmus Pedersen og hustru Olga Andrea Elisabeth Larsen.

Bosat: Sikjærgaard, Tjørring, Herning.

Elly Johannesen gik i skole i Knudsgaard og var desuden elev paa Jebbjerg ungdomsskole. - Elly Johannesen er formand for Tjørring husholdningsforening.

Otto Egebjerg Pedersen gik i skole i Frederikssund, hvor han tog mellemskoleeksamen. Han uddannedes ved landbruget og var elev paa Slangerup landbrugsskole. Sin værnepligt aftjente han i Roskilde, og i 7 aar var han forpagter af Vestervang i Trælund. I 1966 købte han sin nuhavende ejendom Sikjærgaard i Tjørring. - Otto Egebjerg Pedersen er formand for Tjørring forsamlingshus og for Tjørring idrætsforening. Han har spillet violin til fester o.l. samt i privat orkester.

I. F. 2. a. 1) Arne Egebjerg Pedersen er født den 7. februar 1958 i Viborg.

I. F. 2. a. 2) Gitte Egebjerg Pedersen er født den 5. januar 1961 i Herning.

I. F. 2. b.

Jens Aage Johannesen er født den 3. februar 1933 i Daugbjerg. Han er gift med Elna, og i ægteskabet er 3 børn.

Bosat: Sparkjær, Viborg.

Jens Aage Johannesen er landmand.

I. F. 2. c.

Birtha Johannesen er født den 22. januar 1948 i Daugbjerg. Hun blev gift den 17. juni 1967 i Daugbjerg med Thorkild Frede Laursen, der er født den 6. april 1946 i Kobberup, Mejrup sogn, som søn af gaardejer Laust Laursen og hustru Asta Martinusen.

Bosat: Enggaarden, Tvis, Holstebro.

Birtha Johannesen havde efter skolegangen et ungdomsskoleophold. Hun uddannedes ved husgerning og var blandt andet medhjælper hjemme. En tid var hun beskæftiget paa et hotel samt paa et pensionat som smørrebrødsassistent.

Thorkild Frede Laursen havde efter skolegangen et ophold paa en ungdomsskole. Han uddannedes ved landbruget og var beskæftiget i forskellige pladser som medhjælper, bl. a. 3 aar paa Bjerringbro tyrestation. Han er nu bestyrer af Enggaarden i Tvis. Sin værnepligt aftjente han i Holstebro.

I. F. 2. c. 1) Winnie Laursen er født den 6. januar 1971 i Bjerringbro.

I. F. 3.

Maren Larsen er født den 11. september 1908 i Halskov, Højslev sogn.

Bosat: Christiansgade 13, Skive.

I. F. 4.

Dagny Larsen er født den 13. marts 1917 i Skringstrup, Skals sogn. Hun blev gift den 21. maj 1943 i Højslev med Henning Boldrup Henriksen, der er født den 13. april 1915 i Skive som søn af repræsentant Johan Hendriksen og hustru Anna Margrete Jørgensen.

Bosat: Jyllandsgade 36, Skive.

Henning Boldrup Henriksen er gartner.

I. F. 4. a.

Poul Erik Boldrup Henriksen er født den 5. marts 1945 i Skive. Han blev gift den 6. august 1968 i Øland med Brita Lundgreen, der er født i Aalborg som datter af kunstmaler Peter Aksel Lundgreen og hustru Karen Elin Slawensky Jørgensen.

Bosat: Læsøgade 4, Aalborg.

Poul Erik Boldrup Henriksen tog realeksamen i 1962. Han aftjente sin værnepligt ved flyvevaabnet og startede i 1966 egen radioforretning. I 1969 tog han studentereksamen fra et studenterkursus, og han begyndte derpaa at læse jura ved Aarhus universitet. Siden 1971 har han drevet egen radioforretning i Aalborg.

Brita Lundgreen gennemgik uddannelse som boghandlermedhjælper fra 1962 til 1966. Hun var derefter ansat i en lædervareforretning til 1968, og i 1972 fik hun ansættelse paa et børnehjem.

I. F. 4. b.

Hans Jørgen Boldrup Henriksen er født den 22. september 1947 i Skive. Han blev gift den 23. maj 1969 i Aalborg med Karen Marianne Nielsen, der er født den 21. marts 1946 i Rosenby, Dronninglund sogn, som datter af maskinarbejder Kronborg Nielsen og hustru

Kamma Vestergaard Sørensen.

Bosat: Borgmester Jørgensens Vej 5, Lejlighed 71, Aalborg.

Hans Jørgen Boldrup Henriksen gik i skole i Skive, hvor han tog realeksamen i 1964. Han var fra 1964 til 1969 flyverkonstabel i Jonstrup, Skrydstrup, Færøerne og Aalborg og afsluttede tjenesten med svendebrev som elektromekaniker. Fra 1969 til 1971 var han elev paa Aalborg studenterkursus samtidig med beskæftigelse som lærervikar, og siden 1971 har han været studerende paa Danmarks tekniske højskoles bygningsafdeling i Aalborg.

Karen Marianne Nielsen gik i skole i Dronninglund. Hun var fra 1961 til 1964 beskæftiget henholdsvis som medhjælper i et bageri i Dronninglund, som serveringsstuepige i Tisvilde samt som husassistent i København. Efter at have gennemgaaet realkursus i Aalborg samtidig med at hun var beskæftiget som ekspeditrice i en viktualieforretning, var hun fra 1966 til 1967 ansat ved Bates sække, Aalborg, og fra 1967 til 1968 i en viktualieforretning. Hun var elev paa en sygeplejehøjskole og har siden 1972 været servitrice paa restaurant Børsen i Aalborg.

I. F. 4. b. 1) Pernille Boldrup Henriksen er født den 28. november 1969 i Aalborg.

I. F. 4. c.

Mogens Boldrup Henriksen er født den 22. september 1953 i Skive.

I. G.

Laurids Martin Larsen er født den 7. juni 1876 i Højslev, og han døde den 19. november 1877 samme sted.

I. H.

Kirstine Elisabeth Larsen er født den 1. juni 1878 i Højslev, og hun døde den 23. november 1963 i Ribe. Hun blev gift den 18. april 1900 i Almind med Hans Christian Christensen. Han er født den 12. november 1862 i Dons, Almind sogn, som søn af gaardejer Christen Hansen og hustru Maren Christiansdatter, og han døde den 6. februar 1930 i Vinding.

Kirstine Elisabeth Larsen uddannedes ved husgerning og havde et ophold paa Vilvorde husholdningsskole.

Hans Christian Christensen arbejdede en tid ved landbruget og tog i 1883 studentereksamen fra Døckers skole. I 1889 bestod han teologisk embedseksamen, og fra 1889 til 1890 var han lærer ved den private realskole i Kolding. Efter at have været lærer ved latinskolen i Helsingør til 1893 var han fra 1894 til 1899 sognepræst i Taarup-Kvols-Borris sogne og fra 1899 til 1906 sognepræst i Vorde-Fiskbæk-Romlund sogne. Fra 1906 og indtil sin død virkede han som sognepræst i Vinding-Skærup ved Vejle. - Hans Christian Christensen var formand for et udvalg, der i 1918 udgav en bog om slægten Ravn.

I ægteskabet er børnene I. H. 1. -I. H. 2.

I. H. 1.

Johannes Dons Christensen er født den 22. oktober 1907 i Vinding. Han blev gift den 2. september 1936 i Brahe Trolleborg med Signe Gundorph Jørgensen, der er født den 8. februar 1913 i Wendtsminde skole, Brahetrolleborg sogn, som datter af lærer og slotsorganist Carl Christian Gundorph Jørgensen og hustru Marie Pedersen.

Bosat: Stendetgaard, Haderslev.

Johannes Dons Christensen tog studentereksamen i Vejle i 1925. Han blev landbrugs-kandidat i 1932 og var fra 1932 til 1933 lærer ved Rødding højskole samt assistent i Kolding og omegns landboforening. Fra 1933 til 1943 var han lærer paa Ladelund landbrugs- og mælkeriskole og samtidig konsulent for Kolding og omegns samt Kolding Vesteregns landboforeninger, hvorefter han fra 1943 til 1961 virkede som forstander paa Ladelund landbrugs- og mælkeriskole. Han er nu ejer af Stendetgaard ved Haderslev. - Johannes Dons Christensen var fra 1945 til 1962 formand for Kolding og omegns landboforening og fra 1948 til 1963 medlem af bestyrelsesraadet for Det kgl. danske Landhusholdningsselskab. Han har siden 1959 været formand for andelsslagteriernes fællesraad, fra 1959 formand for eksportslagteriernes salgforening, fra 1961 formand for andelsudvalget og fra 1966 formand for bestyrelsen i Galt-Oxholding A/S. I 1958 blev han medlem af landbrugsraadets præsidium og har siden 1961 været dets vicepræsident. - Johannes Dons Christensen er ridder af 1. grad, kommandør af den italienske fortjenstorden og kommandør af den storbritanniske British Empire Orden.

Signe Gundorph Jørgensen uddannedes efter skolegangen ved husgerning. Hun havde ophold paa Ollerup gymnastikhøjskole samt paa Askov folkehøjskole, og i 1 aar var hun lærerinde paa Rødding højskole.

I. H. 1. a.

Hans Christian Dons Christensen er født den 31. juli 1937 i Ladelund, Malt sogn. Han blev gift den 18. juli 1970 i Linaa med Minna Glargaard, der er født den 1. maj 1942 i Linaa som datter af førstelærer Niels Anton Glargaard og hustru Olga Vognsen.

Bosat: H. P. Hanssens Vej 15, Haderslev.

Hans Christian Dons Christensen gik i Estrupmark skole samt paa Esbjerg statskole, hvor han i 1955 tog studentereksamen. Fra 1955 til 1957 aftjente han sin værnepligt i Holstebro, hvorfra han hjemsendtes som løjtnant af reserven, og han blev i 1968 udnævnt til kaptajn af reserven. Han uddannedes ved landbruget og havde 1959-1960 et ophold paa Ladelund landbrugsskole, og i 1964 tog han eksamen som agronom fra den økonomiske linie paa Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København. Fra 1964 til 1966 var han sekretær i landbrugsraadet og fra 1966 til 1970 direktionssekretær i kartoffeleksportudvalget i København, medens han samtidig fra 1964 til 1968 gennemgik HD i udenrigshandel. Han har siden 1970 været markedschef hos DOFO osteeksport i Haderslev.

Minna Glargaard gik i skole i Linaa samt i Silkeborg, hvor hun bestod realeksamen i 1959. I 1966 dimitteredes hun fra Silkeborg seminarium og var indtil 1967 lærer ved Dalum

skolevæsen. Fra 1967 til 1970 var hun ansat ved Sct. Albani skole i Odense, og siden 1970 har hun været lærer ved Starup skole, Haderslev.

I.H.1.a.1) Louise Dons Christensen er født den 23. juli 1971 i Haderslev.

I.H.1.b.

Lene Marie Dons Christensen er født den 31. august 1939 i Ladelund, Malt sogn. Hun blev gift den 9. marts 1963 i Aastrup med Vagn Holt, der er født den 17. august 1935 i Sønderborg som søn af godsforvalter Johannes Martin Holt og hustru Else Margrethe Darum.

Bosat: Vestervangsvej 19, Viborg.

Lene Marie Dons Christensen gik bl. a. i skole i Brørup samt i Kolding gymnasium, hvorfra hun tog studentereksamen i 1958. Hun lærte husgerning paa Vrejlev kloster samt 3 maaneder i England, og fra 1960 til 1962 gennemgik hun uddannelse som fysioterapeut paa Teilmanns kursus i København. I 1 aar var hun beskæftiget paa kommunehospital i København, fra 1963 til 1967 paa Randers sygehus, samtidig med at hun drev privatpraksis, og efter en kort tid paa Viborg sygehus blev hun ansat som fysioterapeut paa fysiurgisk hospital i Hald Ege.

Vagn Holt afsluttede sin skolegang paa Haslev gymnasium i 1954 med studentereksamen. Han aftjente sin værnepligt ved garderhusarerne i Næstved og hjemsendtes i 1956 som premierløjtnant. I 1963 tog han juridisk embedseksamen og han var derefter advokatfuldmægtig i Randers til 1967. Han har siden drevet advokatvirksomhed sammen med Fritz Videbech i Viborg.

I.H.1.b.1) Anne-Mette Holt er født den 1. juli 1968 i Randers.

I.H.1.c.

Carl Henrik Dons Christensen er født den 1. juni 1942 i Ladelund, Malt sogn. Han blev gift den 5. august 1967 i Sindbjerg med Elisabeth Kjær, der er født den 14. maj 1944 i Sindbjerg som datter af gaardejer Fritz Kjær og hustru Anne Elisabeth Jespersen.

Bosat: Skoleparken 9, Esbjerg.

Carl Henrik Dons Christensen afsluttede skolegangen med studentereksamen fra Kolding gymnasium i 1961. Sin værnepligt aftjente han 1961-1963, og i 1969 bestod han juridisk embedseksamen. Han har siden haft ansættelse som sekretær i indenrigsministeriet, hvor han fra maj 1972 har været udstationeret til Esbjerg kommune for at studere kommunal administration.

Elisabeth Kjær tog i 1963 studentereksamen fra Vejle gymnasium. Hun er nu cand. mag. i historie og kristendomskundskab.

I.H.1.c.1) Christian Dons Christensen er født den 10. februar 1969 i Sct. Stephan sogn, København.

I. H. 1. d.

Lisbeth Dons Christensen er født den 13. juli 1946 i Ladelund, Malt sogn. Hun lever sammen med Erik Schlosser, der er født den 19. marts 1946 i Haderslev som søn af prokurist Herman Schlosser og hustru Inger Petersen.

Bosat: Fasanvænget 462, Kokkedal.

Lisbeth Dons Christensen tog i 1965 studentereksamen fra Haderslev katedralskole. Vinteren 1965-1966 var hun elev paa Askov højskole, og hun har siden 1966 læst til cand. mag.paa Københavns universitet. Siden 1970 har hun desuden undervist i dansk paa folkeuniversitetet i København.

Erik Schlosser tog studentereksamen fra Haderslev katedral skole i 1965. I 1969 afsluttede han HA studiet ved handelshøjskolen i København, og siden 1971 har han været ejendomshandler.

I. H. 2.

Henrik Dons Christensen er født den 17. april 1910 i Vinding. Han blev gift første gang den 1. april 1938 med Estrid Marie Vilstrup Knudsen. Hun er født den 25. juni 1916 i Tyler, Minnesota, U.S.A., som datter af valgmenighedspræst Thorvald Knudsen og hustru Thora Vilstrup, og hun døde den 4. november 1953 i Askov. Henrik Dons Christensen blev derpaa gift anden gang den 28. april 1955 i Vinding med Elisabeth Heerfordt, der er født den 29. marts 1918 i København som datter af øjenlæge dr.med. C.F. Heerfordt og hustru Kirsten Carlsen.

Bosat: Ribe.

Henrik Dons Christensen tog studentereksamen i 1928 i Vejle. Han var elev paa Askov højskole vinteren 1930-1931, og i 1935 bestod han teologisk embedseksamen. Fra 1935 til 1938 var han lærer paa Danebod højskole og fra 1938 til 1942 sognepræst i Henne-Lønne sogne. Efter at have været valgmenighedspræst og højskolelærer i Askov fra 1942 til 1957 blev han kaldet til biskop over Ribe stift. - Henrik Dons Christensen var formand for studenterkredsen 1933-1934, medlem af bestyrelsen for grundtvigsk konvent af 1916 fra 1942 til 1967 og medlem af bestyrelsen for Dansk Santalmission fra 1949 til 1954. Han har endvidere været formand for De danske Ungdomsforeninger fra 1954 til 1959, formand for det grundtvigske soldaterarbejde 1962-1965 og medlem af den kirkelige strukturkommission fra 1964 til 1967. - Henrik Dons Christensen er ridder af 1. grad.

Elisabeth Heerfordt tog studentereksamen 1937 fra akademisk kursus. I 1942 afsluttede hun uddannelse som fysioterapeut fra Teilmanns kursus, og fra 1945 til 1949 var hun ledende fysioterapeut ved børnelammelsesinstituttet paa Tuborgvej. Efter en studierejse til U.S.A. 1949-1950 var hun paa Askov højskole 1951-1952, og fra 1953 til 1955 virkede hun som ledende fysioterapeut paa ortopædisk hospital i Aarhus.

I. H. 2. a.

Povl Dons Christensen er født den 30. april 1946 i Sønderborg.

Bosat: Poul Bergsø kollegiet, Nærum.

Povl Dons Christensen gik i skole i Los Angeles samt paa Ribe katedralskole, hvor han i 1965 tog studentereksamen. Vinteren 1965-1966 var han elev paa Askov folkehøjskole, og siden 1966 har han været stud.polyt., samtidig med at han i fritiden er beskæftiget som rejseleder samt landmaalingsassistent.

I. H. 2. b. Kirsten Dons Christensen er født den 15. januar 1956 i Askov, Malt sogn.

I. H. 2. c. Anne Dons Christensen er født den 12. januar 1957 i Askov.

I. H. 2. d. Jacob Dons Christensen er født den 21. marts 1958 i Ribe.

I. J.

Elisabet Marie Larsen er født den 15. juni 1880 i Højslev, og hun døde den 18. juli 1968 i Degnskaarde, Højslev sogn. Hun blev gift første gang den 1. august 1901 i Højslev med Niels Pedersen, der var gaardejer i Degnskaarde. Han er født den 30. november 1871 i Hald, Ørslevkloster sogn, som søn af gaardejer Peder Nielsen og hustru Ane Marie Johannedatter, og han døde den 6. juli 1909 i Degnskaarde. Elisabet Marie Larsen giftede sig derpaa anden gang den 7. marts 1911 i Højslev med Niels Peter Frederiksen. Han er født den 16. april 1885 i Bøstrup, Ørslevkloster sogn, som søn af gaardmand Ludvig Frederiksen og hustru Ane Katrine Kristiansen, og han døde den 3. marts 1952 i Skive.

Niels Peter Frederiksen var ejer af en gaard i Degnskaarde, der i 1951 overdroges til sønnen Jens.

I Elisabet Marie Larsens 2 ægteskaber er børnene I. J. 1. -I. J. 7.

I. J. 1.

Arne Evald Pedersen er født den 9. juli 1902 i Degnskaarde, Højslev sogn. Han blev gift den 27. maj 1927 i Thisetorp med Elna Kristensen, der er født den 12. marts 1908 i Thisetorp som datter af gaardejer Niels Kristian Kristensen og hustru Ellen Marie Jensen.

Bosat: Kliplev, Sønderjylland.

Arne Evald Pedersen gik i skole i Højslev. Han kom i lære som mejerist i Hald i 1917 og fortsatte læretiden i Thise samt i Voldsted, hvor han udlærtes i 1921. Sin værnepligt aftjente han 1923-1924 ved søværnet, og fra 1926 til 1927 var han elev paa Ladelund mejeriskole. I 1927 købte han en ejendom i Stouby, og denne drev han til 1936, da han købte Møllegaarden i Jebjerg, som han havde til 1946. Han flyttede derpaa til Kliplev, hvor han var mejerist til 1961, og han har derefter været beskæftiget som ekstramand ved Kliplev station.

Elna Kristensen gik i skole i Thise. Hun uddannedes ved husgerning hjemme og var i 1925 elev paa Kolding husholdningsskole.

I. J. 1. a.

Tage Pedersen er født den 8. oktober 1927 i Thise. Han er gift med Edith Pultz Jensen, der er født den 24. november 1927 i Sdr. Lem som datter af murer Karl Jensen og hustru Jørgine Pultz.

Bosat: Assendrup, Daugaard.

Tage Pedersen er landmand.

I. J. 1. a. 1) Carl Erik Pedersen er født den 12. august 1950 i Ringkøbing.

I. J. 1. b.

Edith Pedersen er født den 31. december 1930 i Stouby, Grinderslev sogn, og hun døde den 16. september 1969. Hun var gift med Børge Eriksen, der er slagter, og i ægteskabet er 3 børn.

Bosat: Otterup, Fyn.

I. J. 1. c.

Inga Pedersen er født den 12. juli 1932 i Stouby, Grinderslev sogn. Hun blev gift den 27. maj 1952 i Kliplev med Jørgen Gregersen, der er født den 2. marts 1929 i Kliplev som søn af Chr. Gregersen og hustru Ida Jørgensen.

Bosat: Illumøvej 5, Svendborg.

Inga Pedersen var først beskæftiget ved husgerning og derefter paa en systue.

Jørgen Gregersen gennemgik handelsuddannelse og aftjente sin værnepligt. Han var beskæftiget paa et slagteri i 20 aar og har derefter været kioskejer i 3 aar.

I. J. 1. c. 1) Allan Gregersen er født den 23. maj 1955 i Vejle.

I. J. 1. c. 2) Conni Gregersen er født den 22. juni 1962 i Faaborg.

I. J. 1. d.

Holger Pedersen er født den 29. juni 1934 i Stouby, Grinderslev sogn.

Bosat: Tingvej 7, Rødding.

Holger Pedersen uddannedes efter skolegangen ved landbruget og aftjente sin værnepligt ved flyvevaabnet. I 18 aar har han været beskæftiget paa Ladelund landbrugsskole.

I. J. 1. e.

Svend Erik Pedersen er født den 4. februar 1936 i Stouby, Grinderslev sogn. Han blev gift den 23. februar 1957 i Otterup med Karen Klokke Hansen, der er født den 11. april 1937 i Kærteminde som datter af savværksejer Christian Klokke Hansen og hustru Ester Margrethe Hansen.

Bosat: Bryggerivej 21, Otterup.

Svend Erik Pedersen er specialarbejder, medens Karen Klokke Hansen er uddannet barneplejerske.

I. J. 1. e. 1) Jan Pedersen er født den 16. januar 1958 i Otterup.

I. J. 1. e. 2) Kim Pedersen er født den 2. september 1959 i Otterup.

I. J. 1. e. 3) Jill Pedersen er født den 2. december 1961 i Otterup.

I. J. 1. e. 4) Hanne Pedersen er født den 14. august 1964 i Otterup.

I. J. 1. f.

Helga Pedersen er født den 9. november 1941 i Jebjerg. Hun er gift med Hans Jakob Larsen, der er gaardejer, og i ægteskabet er 3 børn.

Bosat: Kiskelund, Krusaa.

I. J. 1. g.

Ellen Margrethe Pedersen er født den 4. maj 1944 i Skive. Hun blev gift i Kliplev med Jes Heinrich Petersen, der er født den 15. september 1941 i Vilsbæk, Holbøl sogn, som søn af gravemester Otto Petersen og hustru Margrete Chrestine Matthiesen.

Bosat: Sdr. Landevej 21, Kliplev.

Ellen Margrethe Pedersen var beskæftiget ved husgerning til 18-aars alderen og var derefter syerske paa en fabrik i Aabenraa.

Jes Heinrich Petersen udlærtes som maskinarbejder og aftjente 1961-1962 sin værnepligt i Aalborg og Nymindegab. Siden juni 1962 har han været ansat paa Dansk paahængsfabrik i Aabenraa.

I. J. 1. g. 1) Mona Petersen er født den 15. april 1970 i Sønderborg.

I. J. 1. g. 2) Lotte Petersen er født den 15. juni 1972 i Sønderborg.

I. J. 1. h.

Robert Pedersen er født den 19. juni 1945 i Skive. Han er gift med Lene Sørine Laursen, der er født den 30. april 1947 i Nibe som datter af Kaj Laursen og hustru Henny Marie Jensen Christensen.

Bosat: Rhodesiavej 67, Kastrup.

Robert Pedersen uddannedes som baker og aftjente sin værnepligt. Han er nu assistent.

Lene Sørine Laursen er uddannet som sygehjælper.

I. J. 1. h. 1) Lisbeth Pedersen er født den 3. april 1968 i Kastrup.

I. J. 1. h. 2) Dorthe Pedersen er født den 10. september 1969 i København.

I. J. 1. h. 3) Rikke Pedersen er født den 5. oktober 1971 i København.

I. J. 1. j.

Else Pedersen er født den 29. december 1947 i Sønderborg. Hun blev gift den 4. februar 1967 i Kliplev med Kurt Jensen, der er født den 25. august 1945 i Hvejsel sogn som søn af arbejdsmand Hans Ejler Jensen og hustru Anna Margrethe Brunbjerg Christensen.

Bosat: Skolegade 24, Vejle.

Kurt Jensen er mekaniker.

I. J. 1. j. 1) Marianne Jensen er født den 7. juli 1967 i Vejle.

I. J. 1. j. 2) Per Jensen er født den 22. juli 1970 i Vejle.

I. J. 2.

Ester Margrete Pedersen er født den 10. juli 1907 i Højslev. Hun blev gift den 28. oktober 1924 i Højslev med Kristen Olsen Stilling. Han er født den 28. september 1898 i Daugbjerg som søn af arbejdsmand Visti Stilling og hustru Marie, og han døde den 13. august 1970 i Hvidbjerg.

Bosat: Hvidbjerg, Skive.

Ester Margrete Pedersen gik i skole i Højslev. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget ved dette til giftermålet. Senere hjalp hun til i ægteparrets smedemesterforretning.

Kristen Olsen Stilling gik i skole i Daugbjerg. Han udlærtes som smed i Stoholm og aftjente sin værnepligt ved søværnet. Han arbejdede som svend forskellige steder, bl. a. 7 aar hos smedemester Frederiksen i Højslev, og efter at have haft forretning i Ørum ved Hald samt en kort tid i Djeld købte han i 1929 smedemesterforretning i Hvidbjerg. Denne drev han til 1967, da sønnerne Egon og Svend overtog den. - Kristen Olsen Stilling var medlem af bestyrelsen for smedemesterforeningen.

I. J. 2. a.

Niels Egon Stilling er født den 17. november 1924 i Højslev. Han er gift med Kathrine Pedersen, og i ægteskabet er 3 børn.

Bosat: Hvidbjerg, Skive.

Niels Egon Stilling er udlært som smed og overtog i 1967 sammen med broderen Svend faderens forretning i Hvidbjerg.

I. J. 2. b.

Svend Stilling er født den 1. september 1935 i Hvidbjerg. Han er gift med Kirstine Davidsen, og i ægteskabet er 3 børn.

Bosat: Hvidbjerg, Skive.

Svend Stilling er udlært som mekaniker og overtog i 1967 sammen med broderen Egon faderens forretning i Hvidbjerg.

I. J. 3.

Oluf Johannes Frederiksen er gift med Tove Laursen, og i ægteskabet er 5 børn.

Bosat: Lyngtoften 20, Skive.

Oluf Johannes Frederiksen er produkthandler.

I. J. 4.

Ernst Emil Frederiksen er født i 1914, og han døde i 1939.

I. J. 5.

Marie Kathrine Frederiksen er født den 5. januar 1916 i Degnsgaarde, Højslev sogn. Hun blev gift den 7. april 1940 i Højslev med Aksel Georg Andersen, der er født den 28. september 1911 paa Fur som søn af fisker Niels Andersen og hustru Petrine.

Bosat: Pikhede, Fur.

Aksel Georg Andersen har fra 1944 til 1971 drevet smedeforretning i Vridsted og har derefter været værkfører paa et molerværk paa Fur. - I 12 aar var han medlem af Vridsted-Fly sogneraad.

I. J. 5. a.

Fin Andersen er født den 29. december 1948 i København.

Han var elev paa en ungdomsskole og udlærtes som murer.

I. J. 5. b.

Benny Andersen er født den 29. december 1948 i København.

Han var elev paa en ungdomsskole og udlærtes som smed hos sin fader.

I. J. 6.

Anna Elisabeth Frederiksen er født den 20. januar 1918 i Degnsgaarde, Højslev sogn. Hun blev gift den 29. juli 1956 i Højslev med Henry Konradsen, der er født den 10. november 1918 i Vinkel, Højslev sogn, som søn af landmand Anton Konradsen og hustru Jensine Andersen.

Bosat: Vinkel, Højslev.

Anna Elisabeth Frederiksen gik i skole i Højslev. Hun uddannedes ved husgerning i forskellige pladser og var ogsaa en tid hjemme.

Henry Konradsen gik i skole i Vinkel. Han uddannedes ved landbruget og har siden 1951 drevet en ejendom i Vinkel, som han overtog efter sin fader.

I. J. 6. a.

Ove Peter Frederiksen er født den 2. juni 1938 i Degnskaarde, Højslev sogn. Han blev gift den 10. april 1965 i Ramsing med Bente Hansgaard Jensen, der er født den 14. september 1944 i Ramsing som datter af landmand Ejner Hansgaard Jensen og hustru Johanne Andersen.

Bosat: Søndergade, Sparkjær, Viborg.

Ove Peter Frederiksen gik i skole i Højslev. Han udlærtes som elektriker hos installatør Peter Nielsen, Skive, i 1958 og aftjente 1958-1960 sin værnepligt i Viborg. I 1962 bestod han installatøreksamen i Sønderborg, og han var derefter beskæftiget paa Grønland et par aar samt fra 1964 til 1969 i Grenaa. Siden 1969 har han drevet selvstændig installatørforretning i Sparkjær.

Bente Hansgaard Jensen gik i skole i Ramsing samt i Balling, hvor hun tog realeksamnen i 1962. Hun var derefter ansat som elev ved postvæsenet i Vinderup samt i Nykøbing M.

I. J. 6. a. 1) Ulla Hansgaard Frederiksen er født den 13. oktober 1965 i Grenaa.

I. J. 6. a. 2) Jørgen Hansgaard Frederiksen er født den 2. august 1968 i Grenaa.

I. J. 6. b.

Anton Konradsen er født den 17. november 1956 paa Skive sygehus.

I. J. 7.

Jens Erik Frederiksen er født den 26. januar 1921 i Degnskaarde, Højslev sogn. Han blev gift den 21. maj 1954 i Højslev med Marie Larsen, der er født den 16. maj 1927 i Svenstrup, Højslev sogn, som datter af gaardejer Lars Larsen og hustru Johanne Pedersen. (VIII. B.)

Bosat: Degnskaarde, Højslev.

Jens Erik Frederiksen gik i skole i Højslev. Han uddannedes ved landbruget og var vinteren 1943-1944 elev paa Krabbesholm højskole. I 1951 overtog han efter faderen fødegaarden i Degnskaarde, som han stadig driver.

Marie Larsen gik i skole i Lundø. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent til giftermålet.

I. J. 7. a. Peter Frederiksen er født den 27. oktober 1956 i Degnskaarde, Højslev sogn.

I. J. 7. b. Tage Frederiksen er født den 28. marts 1959 i Degnskaarde.

I. J. 7. c. Bent Frederiksen er født den 24. marts 1962 i Skive.

I. J. 7. d. Ingelise Frederiksen er født den 15. april 1965 i Degnskaarde.

I.K.

Laurits Martin Larsen er født den 5. oktober 1882 i Højslev, og han døde den 29. oktober 1951 i Aalborg. Han blev gift den 23. april 1909 i Suldrup med Jørgine Margrethe Christensen. Hun er født den 22. juli 1882 i Suldrup som datter af gaardejer Lars Peter Christensen og hustru Ane Marie Søgaard, og hun døde den 23. oktober 1935 i Aalborg.

Laurits Martin Larsen var mejeriejer i Volsted.

I ægteskabet er børnene I.K.1. -I.K. 3.

I.K.1.

Helge Reinholdt Larsen er født den 24. marts 1910 i Hornum, Ulstrup sogn. Han blev gift den 14. oktober 1934 i Aardestrup med Magda Andersen, der er født den 11. september 1907 i Aardestrup som datter af gaardejer og sognefoged Søren Andersen og hustru Bodil Marie Børresen.

Bosat: Kjærsmøllevej 13, Aalborg.

Helge Reinholdt Larsen afsluttede skolegangen med realeksamen. Han uddannedes indenfor landhandel og var i 30 aar selvstændig købmand, først 20 aar i Gaaser og derpaa 10 aar i Aalborg. Han er nu bogholder.

Magda Andersen uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent.

I.K.1.a.

Anni Inger Larsen er født den 28. november 1943 i Nyborg. Hun er gift med Flemming Pedersen, der er depotindehaver.

Bosat: Erritsø, Fredericia.

I.K.2.

Ejvind Rejnholt Larsen er født den 5. juni 1920 i Volsted. Han blev gift den 9. april 1944 i Torslev med Rosa Marie Gundersen, der er født den 20. juni 1923 i Frøstrup, Tømmerby sogn, som datter af vognmand Johan Gundersen og hustru Inge Myrup Jensen.

Bosat: Pomonavej 17, Svenstrup J.

Ejvind Rejnholt Larsen tog realeksamen i 1935. Han uddannedes indenfor handel fra 1935 til 1939 og var derefter disponent i en landforretning til 1944. Fra 1944 til 1948 var han repræsentant for et isenkramfirma i Aalborg, og han har siden været salgschef ved fa. Zeuthen & Aagaard. - Ejvind Rejnholt Larsen har fra Danske salgslederers fællesraad modtaget diplom og salgets gyldne naal.

Rosa Marie Gundersen gennemgik uddannelse som manufaktur ekspedient og var desuden elev paa et husholdningskursus.

I.K. 2. a.

Finn Rejnholt Larsen er født den 25. juli 1944 i Aalborg. Han er gift med Gretha Nielsen.
Bosat: Kongshøjsvej 25, Gug.
Finn Rejnholt Larsen er instruktør.

I.K. 2. b.

Gorm Rejnholt Larsen er født den 25. april 1949 i Aalborg. Han er gift med Grete Ingelise Schou.
Bosat: Sebbersund.
Gorm Rejnholt Larsen er bygningstømrer.

I.K. 2. c.

Lisbeth Rejnholt Larsen er født den 18. marts 1957 i Aalborg.

I.K. 3.

Anelise Margrethe Larsen er født den 26. august 1922 i Svenstrup J. Hun er gift med Ernst Christiansen, der er funktionær.
Bosat: Vendsysselgade 21, Aalborg.

I. L.

Helene Marie Larsen er født den 8. december 1884 i Højslev, og hun døde den 26. april 1957 samme sted. Hun blev gift den 7. maj 1907 i Højslev med Kristian Frederiksen. Han er født den 11. oktober 1880 i Bøstrup, Ørslevkloster sogn, som søn af Ludvig Frederiksen og hustru Anna Katrine Kristiansen, og han døde den 9. december 1968 i Hald ved Højslev.

Helene Marie Larsen lærte husgerning og havde et ophold paa Testrup højskole.

Kristian Frederiksen uddannedes som grovsmed og aftjente sin værnepligt ved søværnet med genindkaldelse til sikringsstyrken under 1. verdenskrig. Efter giftermålet købte han en smedeforretning i Højslev, som han havde til 1914, hvorefter han overtog en smedeforretning i selve Højslev. Denne drev han til 1939, da den afhændedes til sønnen Evald. Under sin tid som smedemester købte han i 1926 en landejendom paa ca. 4 tdr. land, som han drev samtidig med forretningen. - Kristian Frederiksen var sognefoged i Højslev-Dommerby-Lundø i over 30 aar, og blev for denne gerning hædret med dannebrogskorset.

I ægteskabet er sønnerne I. L. 1. -I. L. 2.

I. L. 1.

Evald Johannes Frederiksen er født den 18. april 1909 i Højslev. Han blev gift den 23. april

1933 i Højslev med Asta Jensen, der er født den 31. august 1906 i Højslev som datter af centralbestyrer og postbud Lars Peter Jensen og hustru Johanne Jakobsen.

Bosat: Højslev.

Evald Johannes Frederiksen gik i skole i Højslev. Han stod i smedelære hos faderen og aftjente sin værnepligt i Viborg, hvorfra han hjemsendtes som korporal. Fra 1933 til 1939 var han beskæftiget som svend hos faderen, hvorefter han overtog dennes forretning.

Asta Jensen gik i skole i Højslev. Hun var først telefonist ved centralen hjemme og blev derefter uddannet ved husgerning med ophold paa Vejlbj-Risskov husholdningsskole sommeren 1930.

I.L.1.a.

Britta Frederiksen er født den 30. oktober 1939 i Højslev. Hun blev gift den 23. september 1961 i Højslev med Alfred Emil Knudsen, der er født den 6. maj 1933 i Kobberrup som søn af gaardejer Niels Alfred Emil Knudsen og hustru Elly Andersen.

Bosat: Charlottevej 3, Skive.

Britta Frederiksen havde i 1955 et ophold paa Lægaarden ungdomsskole. I 5 aar var hun tilskærer paa Asani i Viborg, og efter giftermålet har hun i 2 aar været ansat paa forsikringsselskabet Nye Danske's kontor.

Alfred Emil Knudsen var i 1949 elev paa Hadsten højskole. Han uddannedes ved landbruget og var 1 aar elev paa Kjærbygaard ved Aarhus samt i 1955 paa Asmildkloster landbrugsskole. Efter at have været beskæftiget paa 2 maskinstationer i Salling gennemgik han uddannelse som inseminør paa Malling landbrugsskole, og han har siden 1960 været ansat som inseminør ved Skiveegnens kvægavlforening.

I.L.1.a.1) Lene Knudsen er født den 30. september 1963 i Skive.

I.L.1.a.2) Anne Marie Knudsen er født den 27. juni 1966 i Vinde.

I.L.1.b.

Bjarne Frederiksen er født den 22. september 1941 i Skive. Han blev gift den 9. marts 1968 med Yrsa Jacobsen, der er født den 29. september 1942 i Skive som datter af Børge Jacobsen og hustru Ingrid Olsen.

Bosat: Højslev.

Bjarne Frederiksen gik i skole i Højslev. Han udlærtes som mekaniker og aftjente sin værnepligt i Aarhus. Efter at være hjemsendt som sergent startede han sin nuhavende forretning i Højslev.

Yrsa Jacobsen gik i skole i Skive. Hun var en tid ekspeditrice i en bagerforretning og gennemgik derpaa uddannelse indenfor kjoler og konfektion, hvor hun nu er ekspeditrice.

I.L.1.b.1) Helle Holm Frederiksen er født den 14. oktober 1969 i Skive.

I.L.1.b.2) Udøbt søn født den 28. september 1972 i Skive.

I. L. 2.

Tage Frederiksen er født den 8. november 1910 i Højslev. Han blev gift den 8. april 1938 i Højslev med Elna Gudrun Thomsen, der er født den 31. december 1913 i Højslev som datter af gartner Niels Chr. Thomsen og hustru Andersine Sørensen.

Bosat: Højslev.

Tage Frederiksen gik i skole i Højslev. Han udlærtes som smed i faderens forretning i Højslev og arbejdede som svend forskellige steder. Sin værnepligt aftjente han i 1930 i København, og i 5 aar var han centralbestyrer i Højslev. Efter at have været rutebilejer til 1948 blev han rør lægger i Skive.

Elna Gudrun Thomsen gik i skole i Højslev. Hun var beskæftiget som husassistent til giftermålet.

I. L. 2. a.

Karl Ejnar Frederiksen er født den 25. maj 1945 i Højslev.

Han er radiotekniker.

I. L. 2. b.

Poul Bent Frederiksen er født den 18. februar 1951 i Højslev.

Han er smed.

I. L. 2. c.

Sven Erik Frederiksen er født den 27. april 1958 i Skive.

I. M.

Botilde Dusine Larsen er født den 23. maj 1888 i Højslev, og hun døde den 27. juli 1964 paa Glyngøre hvilehjem. Hun blev gift den 29. oktober 1907 i Højslev med Christen Olsen Pedersen. Han er født den 22. februar 1878 i Grynderup, Sæby sogn, som søn af gaardejer Ole Pedersen og hustru Maren Pedersen, og han døde den 26. november 1926 i Grynderup.

Christen Olsen Pedersen drev en landejendom i Grynderup, og efter hans død videre-drev hustruen ejendommen til 1946, da sønnen Olaf overtog den.

I ægteskabet er børnene I. M. 1. - I. M. 3.

I. M. 1.

Viola Marie Pedersen er født den 5. juli 1909 i Grynderup, Sæby sogn. Hun blev gift den 31. august 1932 i Sæby med Alfred Andersen, der er født den 31. marts 1902 i Sallingsund som søn af fisker Søren Andersen og hustru Johanne Bodilsen.

Bosat: Stadion Alle 18, Glyngøre.

Viola Marie Pedersen gik i skole i Sæby. Hun uddannedes ved husgerning og var be-

skæftiget som husassistent i forskellige pladser til giftermålet.

Alfred Andersen gik i skole i Glyngøre. Han uddannedes ved landbruget og købte i 1932 en ejendom i Grynderup, som han drev til 1967, da den overtoges af sønnen Tage. Alfred Andersen flyttede derpaa til Glyngøre og driver nu lidt fiskeri som hobby.

I. M. 1. a.

Tage Andersen er født den 23. maj 1934 i Grynderup, Sæby sogn.

Bosat: Grynderup, Roslev.

Tage Andersen uddannedes ved landbruget og overtog i 1967 faderens ejendom i Grynderup, som han siden har drevet.

I. M. 1. b.

Vagn Andersen er født den 20. august 1949 i Grynderup, Sæby sogn. Han er gift med Rita Larsen, og i ægteskabet er 2 børn.

Bosat: Sportsvej 4, Glyngøre.

Vagn Andersen er specialarbejder.

I. M. 2.

Dagny Emilie Pedersen er født den 14. april 1911 i Grynderup, Sæby sogn, og hun døde den 9. september 1957 paa Skive sygehus. Hun blev gift den 15. november 1934 i Sæby med Carl Rasmussen, der er født den 27. juni 1911 i Nissum Bjerger, Aasted sogn, som søn af boelsmand Anton Rasmussen og hustru Karoline Dorthea Jensen.

Bosat: Sæby, Roslev.

Dagny Emilie Pedersen gik i skole i Sæby. Hun uddannedes ved husgerning og var senere paa væveskole hos en moster i Vejle.

Carl Rasmussen gik i skole i Aasted. Han var beskæftiget nogle aar ved landbruget, afbrudt af militærtjeneste 1932 i Tønder. Efter at have haft forskelligt arbejde fik han i 1946 ansættelse paa Glyngøre fiskeindustri, hvor han nu er fyrbøder.

I. M. 2. a.

Villy Rasmussen er født den 19. maj 1936 i Ramsing. Han er gift med Helen Gravesen Nielsen.

Bosat: Vallebo, Fakse Ladeplads.

Villy Rasmussen er traktorfører.

I. M. 2. b.

Inge Rasmussen er født den 6. april 1939 i Ramsing. Hun blev gift den 31. marts 1962 i Skive med Børge Futtrup, der er født den 9. januar 1935 i Ørding som søn af gaardejer Niels Kristensen Futtrup og hustru Johanne Marie Jeppesen.

Bosat: Sæby, Roslev.
(Se supplement bag i bogen).

I. M. 2. b. 1) Dagny Futtrup er født den 17. september 1961 i Sæby.

I. M. 2. b. 2) Niels Futtrup er født den 17. juni 1963 i Sæby.

I. M. 2. b. 3) Johanne Futtrup er født den 22. september 1964 i Sæby.

I. M. 2. b. 4) Carl Futtrup er født den 31. marts 1971 i Sæby.

I. M. 2. c.

Leif Rasmussen er født den 15. november 1942 i Ramsing. Han blev gift den 13. februar 1965 i Kastbjerg med Anna Birgit Jørgensen, der er født den 29. februar 1940 i Udbyneder som datter af gaardejer Jens Jørgensen og hustru Annalisa Dahl.

Bosat: Bjerre, Havndal.

Leif Rasmussen gik i skole i Sæby. Han uddannedes ved landbruget og aftjente 1962-1963 sin værnepligt. Fra 1967 til 1968 var han elev paa Asmildkloster landbrugsskole, og siden 1969 har han drevet egen landejendom i Bjerre.

Anna Birgit Jørgensen gik i skole i Udbyneder og var desuden elev paa Vivild ungdomsskole i 1955. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent til giftermålet.

I. M. 2. c. 1) Jens Jørgen Rasmussen er født den 9. juli 1965 i Udbyneder.

I. M. 2. c. 2) Poul Erik Rasmussen er født den 10. januar 1967 i Udbyneder.

I. M. 2. c. 3) Inge Lise Rasmussen er født den 17. maj 1970 i Randers.

I. M. 2. d.

Kurt Rasmussen er født den 17. august 1945 i Sæby.

Bosat: Sæby, Roslev.

Kurt Rasmussen aftjente sin værnepligt ved civilforsvaret. Han er nu arbejdsmand.

I. M. 2. e.

Elly Rasmussen er født den 5. april 1949 i Sæby. Hun blev gift den 23. november 1968 i Sæby med Carl-Christian Hansen, der er født den 18. april 1946 i Skive som søn af smedemester Bernhard Andreas Hansen og hustru Gudrun Nielsen.

Bosat: Priessvej 5, Glyngøre.

Elly Rasmussen gik i skole i Roslev, hvorfra hun tog realeksamen i 1966. Hun var 1 aar i huset og derpaa beskæftiget paa Glyngøre fiskeindustri til giftermålet.

Carl-Christian Hansen gik i skole i Glyngøre. Han udlærtes som maskinarbejder i

1965 og arbejdede som saadan til 1968, hvorefter han overtog sin faders smedemesterforretning i Glyngøre.

I. M. 2. e. 1) Tina Hansen er født den 16. april 1969 i Skive.

I. M. 2. e. 2) Tove Hansen er født den 29. april 1970 i Glyngøre.

I. M. 2. f.

Arnt Rasmussen er født den 7. november 1952 i Sæby.

Han er medhjælper.

I. M. 2. g.

Lydia Rasmussen er født den 23. marts 1954 i Sæby.

I. M. 3.

Olaf Pedersen er født den 16. december 1913 i Grynderup, Sæby sogn, og han døde i marts 1958. Han blev gift den 10. december 1936 i Rybjerg med Gerda Marie Kamp Møller, der er født den 2. februar 1912 i Aasted som datter af uddeler Jens Møller og hustru Ane Marie Kamp.

Bosat: Grynderup, Roslev.

Olaf Pedersen gik i skole i Sæby. Han uddannedes ved landbruget og aftjente i 1934 sin værnepligt ved livgarden. Fra 1936 til 1946 drev han en ejendom i Tøndering, hvorefter han overtog ejendommen i Grynderup efter moderen.

Gerda Marie Kamp Møller gik i skole i Aasted. Hun var en tid telefonist paa Grinderslev central og derpaa ekspeditrice i Vejby brugsforening. I 3 aar var hun bl. a. ekspeditrice hos en svoger. Efter mandens død videredriver hun gaarden.

I. M. 3. a.

Anna Marie Kamp Pedersen er født den 6. november 1938 i Tøndering. Hun er gift med Freddy Holmgaard, der er vognmand, og i ægteskabet er 3 børn.

Bosat: Durupvej, Glyngøre.

I. M. 3. b.

Christian Kamp Pedersen er født den 30. maj 1944 i Tøndering. Han blev gift den 3. september 1966 i Glyngøre med Tove Larsen, der er født den 5. november 1943 i Glyngøre som datter af fisker Henry Kielbasa Larsen og hustru Petra Jensine Jensen.

Bosat: Lergrav, Linde, Holstebro.

Christian Kamp Pedersen var efter skolegangen beskæftiget ved landbruget i 3½ aar.

Han udlærtes i 1966 som elektriker og var beskæftiget ved faget i ca. 2 aar, hvorefter han specialiserede sig som montør i haarde hvidevarer.

Tove Larsen har efter skolegangen været beskæftiget som husassistent til giftermålet, afbrudt af en tid som fabriksarbejder.

I. M. 3. b. 1) Laila Kamp Pedersen er født den 19. november 1966 i Holstebro.

I. M. 3. b. 2) udøbt dreng, født den 20. juli 1972 i Holstebro.

I. M. 3. c.

Jens Erik Kamp Pedersen er født den 9. december 1950 i Grynderup, Sæby sogn.

Bosat: Skals.

Jens Erik Kamp Pedersen gik i skole i Glyngøre. Han uddannedes ved landbruget hjemme og aftjente 1971-1972 sin værnepligt. Efter hjemsendelsen har han været fodermester hos gaardejer Alfred Kristiansen i Skals.

I. N.

Margrethe Larsen er født den 22. januar 1890 i Højslev. Hun blev gift den 7. maj 1913 i Højslev med John Patrick Steward Johansson Forsberg. Han er født den 26. juni 1889 i Højslev sogn som søn af landpost Johan Peter Andersson Forsberg og hustru Stina Jonasdatter, og han døde den 12. april 1957 i Hald, Højslev sogn.

Bosat: Hald, Højslev.

Margrethe Larsen gik i skole i Højslev. Hun uddannedes ved husgerning og var efter giftermålet beskæftiget med driften af Hald afholdshotel til 1945.

John Patrick Steward Johansson Forsberg gik i skole i Højslev. Han stod i lære som skomager hos faderen og var efter giftermålet skomager i Hald, samtidig med at han drev afholdshotellet i Hald til 1945.

I ægteskabet er børnene I. N. 1. -I. N. 2.

I. N. 1.

Ellen Laurence Forsberg er født den 8. februar 1914 i Hald, Ørslevkloster sogn.

Bosat: Hald, Højslev.

Ellen Laurence Forsberg gik i skole i Hald. Hun uddannedes som pianistinde og virker som saadan i Danmark og Sverige.

I. N. 2.

Vera Agnete Forsberg er født den 23. februar 1916 i Hald, Ørslevkloster sogn. Hun er gift med Marius Bødker, der er køkkenchef, og de bor Kildegaarden 4, Karup.

II. Bodil Larsen

er født den 31. januar 1840 i Højslev, og hun døde den 28. maj 1885 i Staarup, Højslev sogn. Hun blev gift den 18. maj 1866 i Højslev med Niels Nielsen. Han er født den 28. maj 1834 i Lundø som søn af Mette Maria Nielsdatter og udlagt barnefader Niels Nielsen, og han døde den 24. maj 1909 i Staarup.

Niels Nielsen var husmand i Staarup.

III. Birthe Marie Larsen

er født den 8. december 1842 i Højslev, og hun døde den 16. april 1848 samme sted.

IV. Søren Larsen

er født den 13. maj 1844 i Højslev, og han døde den 4. april 1848 samme sted.

V. Helle Larsen

er født den 12. januar 1846 i Højslev, og hun døde den 18. april 1848 samme sted.

VI. Nicoline Larsen

er født den 27. oktober 1847 i Højslev, og hun døde den 28. januar 1848 samme sted.

VII. Birthe Marie Larsen

er født den 11. februar 1849 i Højslev, og hun døde den 20. juli 1897 i Højslev sogn. Hun blev gift den 13. november 1877 i Højslev med Jens Christian Jensen Markussen, der i 1906 fik bevilling paa navnet Markussen for sig og sine efterkommere. Han er født den 17. januar 1851 i Staarup, Højslev sogn, som søn af gaardmand Jens Marcussen og hustru Karen Christensdatter, og han døde den 13. juni 1926 og blev begravet i Højslev.

Jens Christian Jensen Markussen uddannedes ved landbruget og havde en tid en mindre landejendom, hvorefter han overtog sin fødegaard i Staarup, som han drev til sin død. - Jens Christian Jensen Markussen var i en aarrække medlem af Højslev sogneraad.

I ægteskabet er børnene VII. A. - VII. E.

VII. A.

Jens Jensen Markussen er født den 4. september 1879 i Staarup, Højslev sogn, og han døde den 11. maj 1949 i Staarup. Han blev gift den 8. november 1901 i Højslev med Maren Kristensen. Hun er født den 11. august 1882 i Højslev sogn som datter af husmand Kristian Vistisen Kristensen og hustru Birthe Jensine Thomasen, og hun døde den 23. januar 1955 paa Skive sygehus.

Jens Jensen Markussen opvoksede hos sin morbroder og uddannedes ved landbruget.

Han havde et ophold paa Kærehave husmandsskole og overtog senere sin morbroders ejendom i Staarup. - Jens Jensen Markussen modtog 1. præmie for veldrevet landbrug fra Fjends herreds husmandskreds.

I ægteskabet er børnene VII. A. 1. - VII. A. 5.

VII. A. 1.

Nielsine Bothilde Markussen er født den 11. juni 1902 i Staarup, Højslev sogn. Hun har været gift med Christen Jensen, men ægteskabet er opløst.

Bosat: Vestervænget 18 B, Skive.

Nielsine Bothilde Markussen gik i skole i Staarup. Hun arbejdede først ved husgering og var derefter beskæftiget 8 aar som syerske paa Skive sygehus samt nogle aar paa De gamles hjem i Skive.

VII. A. 1. a.

Edith Kathrine Jensen er født den 18. september 1925 i Staarup, Højslev sogn. Hun blev gift den 17. april 1949 i Højslev med Niels Hangaard Pedersen, der er født den 2. marts 1922 i Hesselbjerg paa Mors som søn af købmand Mads Hangaard Pedersen og hustru Jensine.

Bosat: Rønbjerg, Skive.

Edith Kathrine Jensen gik i skole i Skive og Spøttrup. Hun var telefonist paa centralen i Højslev og derefter ekspeditrice i en bagerforretning. Indtil giftermålet var hun servitricer i Skive, og hun har siden ægteparret købte købmandsforretning i Rønbjerg været medhjælper her samt ved postekspedition.

Niels Hangaard Pedersen gik i skole i Rønbjerg. Han udlærtes som kommis i faderens købmandsforretning og var under krigen stationspasser i 3 aar paa Rønbjerg jernbanestation. I 1953 overtog han faderens forretning, som han siden har drevet, og i 1959 blev han postekspeditør i Rønbjerg.

VII. A. 1. a. 1) Birgit Hangaard Pedersen er født den 8. januar 1956 i Rønbjerg.

VII. A. 1. a. 2) Mogens Hangaard Pedersen er født den 2. december 1961 i Skive.

VII. A. 1. b.

Carl Vilhelm Jensen er født den 20. juli 1927 i Skive.

Bosat: Vestervænget 18 B, Skive.

Carl Vilhelm Jensen er snedker.

VII. A. 1. c.

Harald Thorkild Jensen er født den 23. september 1932 i Skive. Han er gift med Bodil, og i ægteskabet er 4 børn.

Bosat: Torning, Kjellerup.

Harald Thorkild Jensen er købmand.

VII. A. 2.

Kristian Vistisen Jensen Markussen er født den 9. marts 1904 i Staarup, Højslev sogn. Han blev gift den 20. juli 1934 i Feldingbjerg med Margrethe Pedersen, der er født den 22. december 1912 i Ilsø, Skjern sogn, som datter af førstelærer Mikkil Pedersen og hustru Jensine Mathilde Daubjerg.

Bosat: Dommerby skole, Skive.

Kristian Vistisen Jensen Markussen gik i skole i Staarup. Han var beskæftiget ved landbruget til 1925 og gennemgik derpaa uddannelse som lærer paa Silkeborg seminarium. Efter uddannelsen var han lærer forskellige steder, bl.a. 14 aar i Sdr. Resen og 15 aar i Dommerby. Fra 1963 til 1970 var han overlærer ved Højslev fællesskole. - Kristian Vistisen Jensen Markussen har bl.a. været medlem af menighedsraadet og formand for Salling-Fjends skolebiblioteksforening. Han har desuden været kirkesanger i Resen samt organist i Feldingbjerg, og han er stadig kirkesanger i Dommerby.

Margrethe Pedersen gik i skole i Troelstrup og var desuden elev paa Jebjerg ungdomsskole i 1929. I 1933 havde hun et ophold paa Ollerup højskole. - Margrethe Pedersen har været medlem af menighedsraadet og været organist ved Resen kirke samt i Dommerby.

VII. A. 2. a.

Kirsten Markussen er født den 21. august 1938 i Sdr. Resen.

Bosat: Blaabærvej, Asserbo, Frederiksværk.

Kirsten Markussen er sygeplejerske.

VII. A. 2. b.

Inger Markussen er født den 23. juni 1941 i Sdr. Resen.

Bosat: Vestervangsvej 27, Viborg.

Inger Markussen gik i skole i Dommerby samt i Skive, hvor hun tog realeksamen i 1958. Hun var beskæftiget som husassistent til 1960 og gennemgik derpaa læreruddannelse paa Skive seminarium. Hun er nu ansat som lærer paa Søndre skole i Viborg.

VII. A. 2. c.

Jens Markussen er født den 7. august 1945 i Sdr. Resen. Han er gift med Jette Rasmussen.

Bosat: Kalkærparken 83, Højbjerg.

Jens Markussen er stud. jur.

VII. A. 2. d.

Søren Markussen er født den 9. august 1947 i Sdr. Resen. Han er gift med Karin Jeppesen.

Bosat: Hulvej 12, Horsens.

Søren Markussen er stud. tekn.

VII. A. 3.

Bertel Marius Jensen Markussen er født den 4. januar 1907 i Staarup, Højslev sogn. Han blev gift den 11. maj 1940 i Højslev med Esta Irene Kristensen. Hun er født den 19. juli 1908 i Skive som datter af slagteriarbejder Jens Kristensen og hustru Kristiane Nielsen, og hun døde den 18. oktober 1970 i Skive.

Bosat: Allegade 30, Skive.

Bertel Marius Jensen Markussen gik i skole i Staarup. Han arbejdede først en tid ved landbruget og derefter ved forskelligt, bl. a. som gartner og murer. I en aarrække var han ansat som lagerforvalter i Skive, og han har desuden været pantefoged i Højslev.

Esta Irena Kristensen gik i skole i Skive. Hun uddannedes ved husgerning i forskellige pladser og var en tid husbestyrerinde for sin fader.

VII. A. 4.

Margrethe Jensen Markussen er født den 14. september 1912 i Staarup, Højslev sogn. Hun er gift med Jens Krog Nielsen, der er chauffør.

Bosat: Viborgvej 53, Skive.

VII. A. 5.

Jenny Marie Jensen Markussen er født den 4. maj 1917 i Staarup, Højslev sogn. Hun blev gift den 7. januar 1939 i Højslev med Reinhold Hother Jølnow, der i 1944 fik navneændring fra Kristensen, og han er født den 29. maj 1918 i Skive som søn af Hans Manfred Kristensen og hustru Brynhilda Jacobine Natalia Jensen.

Bosat: Drosselvej 32, Struer.

Reinhold Hother Jølnow er uddannet som slagter paa Skive andelsslagteri. Han har siden januar 1943 været ansat ved politiet, hvor han nu er politiassistent.

VII. A. 5. a.

Annie Edel Kristensen er født den 26. maj 1939 i Skive. Hun blev gift i Struer med Johan Berg Nielsen, der er født den 2. oktober 1934 i Stoholm som søn af smedemester Anton Berg Nielsen og hustru Kirsten Hvid.

Bosat: Drosselvej 24, Bremdal, Struer.

Annie Edel Kristensen tog mellemskoleeksamen fra Struer boger- og realskole. Hun havde et ophold paa Struer husholdningsskole og var i ca. 1½ aar ansat som kontordame paa forsikringsselskabet Baltica i Struer. Efter at have været telefonist ved Jydsk Telefon i Struer i ca. 1½ aar var hun i 5 aar ansat som ekspeditrice hos møbelhandler Børge Schou i Struer.

- Annie Edel Kristensen har bl. a. illustreret 2 børnebøger samt 1 digtsamling.

Johan Berg Nielsen gik i skole i Viborg, hvor han tog præliminæreksamen. Han var elev paa Skive handelsskole og aftjente sin værnepligt i Viborg. Efter at være udlært ved Skive Jern A/S fik han ansættelse i Struer jern- & staaforretning, hvor han nu er disponent.

VII. A. 5. a. 1) Martin Berg Nielsen er født den 2. januar 1959 i Struer.

VII. A. 5. a. 2) Lone Berg Nielsen er født den 30. september 1961 i Struer.

VII. B.

Mette Jensen Markussen er født den 15. maj 1881 i Staarup, Højslev sogn, og hun døde den 25. juni 1964 paa Skive sygehus. Hun blev gift den 15. oktober 1909 i Højslev med Josef Christensen. Han er født den 14. oktober 1884 i Højslev som søn af husmand Jens Christensen og hustru Thomasine Pedersen, og han døde den 5. juli 1932 i Vinkel, Højslev sogn.

Mette Jensen Markussen gik i skole i Staarup. Fra 16-aars alderen og indtil giftermålet passede hun hjemmet i Staarup efter moderens død. Da hendes mand døde i 1932 var hun i nogle aar husbestyrerinde, hvorefter hun flyttede til Skive og bosatte sig hos datteren Birthe.

Josef Christensen gik i skole i Højslev. Han uddannedes ved landbruget og overtog i 1910 et stykke jord fra sin svigerfaders ejendom i Staarup, og her byggede han en landejendom, som han drev til 1929. Han flyttede derpaa til Vinkel, hvor han boede til sin død.

I ægteskabet er børnene VII. B. 1. - VII. B. 3.

VII. B. 1.

Birthe Marie Kristensen er født den 1. august 1910 i Staarup, Højslev sogn.

Bosat: Vestervænget 18 B, Skive.

Birthe Marie Kristensen gik i skole i Staarup. Hun hjalp til hjemme indtil 18-aars alderen paa grund af faderens sygdom og var derefter beskæftiget ved husgerning ude i 3½ aar. I 1937 flyttede hun til Skive, hvor hun blev ansat som syerske paa Skive sygehus og siden 1938 tillige søm oldfrue.

VII. B. 2.

Jens Sigfred Kristensen er født den 6. juli 1914 i Staarup, Højslev sogn, og han døde den 1. februar 1915 samme sted.

VII. B. 3.

Jens Sigfred Kristensen er født den 9. maj 1917 i Staarup, Højslev sogn, og han døde den 19. august 1970 paa Holstebro sygehus. Han blev gift den 7. november 1948 i Dommerby med Gudrun Dalsgaard Berg, der er født den 27. september 1913 i Skive som datter af ke-

delpasser Martin Marinus Jørgensen Berg og hustru Johanne Frederiksen Dalsgaard.

Bosat: Nygade 7, Hjerm.

Jens Sigfred Kristensen gik i skole i Staarup og Vinkel. Han var beskæftiget ved landbruget til 1947, afbrudt af civilbeskyttelsestjeneste i Skive under 2. verdenskrig, og han fik derefter ansættelse paa lageret ved FDB i Skive. Her var han til 1960, da han blev ansat paa lageret ved FDB i Holstebro.

Gudrun Dalsgaard Berg gik i skole i Skive. Hun var beskæftiget hjemme og som afløser i forskellige forretninger som ekspeditrice til 1946. I 3 aar var hun derpaa bestyrer af forretningen Palma i Viborg, og hun driver nu rulleforretning i Hjerm.

VII. B. 3. a.

Jørn Berg Kristensen er født den 9. maj 1952 i Skive.

VII. C.

Karen Jensen Markussen er født den 30. juni 1883 i Staarup, Højslev sogn. Hun blev gift den 15. november 1910 i Højslev med Anders Poulsen, der er født den 7. januar 1882 i Højslev som søn af husmand Niels Poulsen og hustru Ane Kirstine Andersen.

Anders Poulsen drev en ejendom i Staarup som senere overdroges til datteren Marry og dennes mand.

I ægteskabet er børnene VII. C. 1. - VII. C. 2.

VII. C. 1.

Jens Kristian Poulsen er født den 9. august 1911 i Højslev, og han døde den 6. februar 1967.

VII. C. 2.

Marry Katrine Poulsen er født den 21. september 1913 i Staarup, Højslev sogn. Hun blev gift den 29. oktober 1933 i Højslev med Arne Bertel Antonsen. Han er født den 7. oktober 1912 i Staarup som søn af gaardejer Jens Antonsen og hustru Kirstine, og han døde den 6. november 1966 i Staarup.

Bosat: Rugbakken 5, Dommerby, Skive.

Marry Katrine Poulsen gik i skole i Staarup. Hun var beskæftiget ved husgerning og landbrug hjemme til giftemaalet.

Arne Bertel Antonsen gik i skole i Staarup. Han uddannedes ved landbruget og var desuden beskæftiget som musiker. I 1933 aftjente han sin værnepligt i Haderslev, og han overtog derefter sin hustrus fødegaard i Staarup. Denne drev han til 1968, hvorefter han flyttede til Dommerby.

VII. C. 2. a.

Karl Villy Antonsen er født den 27. november 1933 i Staarup, Højslev sogn.

Bosat: Grønnegade 17, Nykøbing M.

Karl Villy Antonsen gik i skole i Staarup. Han var beskæftiget som musiker sammen med faderen, og efter et ophold paa Krabbesholm højskole gennemgik han uddannelse som lærer paa Skive seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1962. Han har siden været ansat ved Nykøbing M.'s skolevæsen. - Karl Villy Antonsen, der stadig er musiker i sin fritid, er medlem af Dansk Musikerforbund.

VII. C. 2. b.

Svend Vagn Antonsen er født den 30. januar 1935 i Staarup, Højslev sogn.

Bosat: Rugbakken 5, Dommerby, Skive.

Svend Vagn Antonsen er specialarbejder.

VII. C. 2. c.

Kurt Frode Antonsen er født den 4. juli 1937 i Staarup, Højslev sogn. Han er gift med Asta Würtz, og i ægteskabet er 3 børn.

Bosat: Havrevej 7, Dommerby, Skive.

Kurt Frode Andersen er banearbejder.

VII. D.

Larsine Jensen Markussen er født den 10. marts 1885 i Staarup, Højslev sogn, og hun døde den 4. april 1932 i Ejstrup, Flejsborg sogn. Hun blev gift den 13. maj 1922 i Flejsborg med Jens Thomsen Lund. Han er født den 4. februar 1883 i Ejstrup som søn af husmand og landpost Jens Chr. Lund og hustru Inger Kirstine Kristensen, og han døde den 20. november 1963. - Jens Thomsen Lund giftede sig anden gang den 4. februar 1934 i Flejsborg med Dagny Nielsen, og i dette ægteskab er 3 børn.

Larsine Jensen Markussen lærte husgerning og var beskæftiget ved dette i forskellige pladser. En tid var hun gangpige paa Skive sygehus, og hun var ogsaa i lære som syerske i Hoven. Inden giftermålet var hun husbestyrerinde hos sin tilkommende mand.

Jens Thomsen Lund kom ud at tjene ved landbruget som 10-aarig og var senere landvæsenselev paa forskellige herregaarde. Sin værnepligt aftjente han i København, og i nogle aar var han forvalter, bl. a. paa godset Tranekær paa Langeland. Som ca. 30-aarig overtog han sit barndomshjem, der havde været i slægtens eje gennem 200 aar, og dette drev han i ca. 43 aar, hvorefter det solgtes. - Jens Thomsen Lund var bl. a. medlem af sogneraadet og formand for menighedsraadet.

I Larsine Jensen Markussen og Jens Thomsen Lunds ægteskab er børnene VII. D. 1. - VII. D. 2.

VII. D. 1.

Ejvind Ramsdahl Lund er født den 31. januar 1923 i Ejstrup, Flejsborg sogn. Han blev gift den 6. juni 1959 i Herlev med Gisela Edeltrault Karin Michutz, der er født den 26. november 1939 i Lübeck som datter af murermester Bernhard Andreas Michutz og hustru Elsa Elisabet Wienk.

Bosat: Køllegaardsvej 21, Herlev.

Ejvind Ramsdahl Lund udlærtes som gartner og fra 1949 til 1960 arbejdede han som saadan i Herlev. I 10 aar var han kontrollør paa A/S Atlas køleindustri, og han er nu lagerarbejder samme sted. Siden 1967 har han desuden drevet handel med planter.

Gisela Edeltrault Karin Michutz var efter skolegangen husassistent i 2 aar. I 1956 kom hun i lære paa kontoret ved Schou's fabrikker, og efter at være blevet udlært var hun fra 1961 til 1963 ansat som faktureringsdame hos fa. Hans Schourup.

VII. D. 1. a. Kenneth Lund er født den 8. oktober 1963 i Søborg.

VII. D. 2.

Vera Kirstine Lund er født den 25. december 1924 i Ejstrup, Flejsborg sogn.

Bosat: Søndergade 4, Skive.

Vera Kirstine Lund gik i skole i Flejsborg. Hun uddannedes ved husgerning hjemme og var derefter beskæftiget som husassistent forskellige steder, afbrudt af et ophold sommeren 1947 paa Askov højskole. Siden 1962 har hun været rengøringsassistent i Skive.

VII. E.

Bertel Jensen Markussen er født den 12. marts 1887 i Staarup, Højslev sogn, og han døde den 30. oktober 1954 i Hald, Ørslevkloster sogn. Han blev gift den 8. november 1910 i Ørslevkloster med Martha Andersen, der er født den 1. august 1892 i Hald som datter af landmand Kristian Andersen og hustru Mette Marie Hansen.

Bosat: Hald, Højslev.

Bertel Jensen Markussen gik i skole i Staarup. Han arbejdede en tid ved landbruget og stod derpaa i lære som snedker og tømrer i Hald. Efter at være blevet udlært nedsatte han sig i 1910 som selvstændig mester i Hald og drev forretning her i 30 aar. Han overtog derpaa sin hustrus fødehjem i Hald, som han drev til sin død. - Bertel Jensen Markussen var i flere aar medlem af menighedsraadet og formand for sygekassen.

Martha Andersen gik i skole i Hald. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent til giftermålet.

I ægteskabet er børnene VII. E. 1. - VII. E. 15.

VII. E. 1.

Birte Marie Markussen er født den 7. januar 1911 i Hald, Ørslevkloster sogn. Hun blev gift den 27. juli 1936 i Ørslevkloster med Peder Marius Pedersen, der er født den 2. september 1906 i Hald som søn af arbejdsmand Lars Kristian Pedersen og hustru Mariane Kudahl.

Bosat: Hald, Højslev.

Birte Marie Markussen gik i skole i Hald. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent i forskellige pladser til giftermålet. Hun er nu kogekone.

Peder Marius Pedersen gik i skole i Hald. Han kom ud at tjene ved landbruget fra 7-aars alderen og var senere ansat som lagerarbejder paa Skive Korn i 7 aar. Fra 1944 til 1951 var han tørvefabrikant, og siden 1957 har han været vejmand. Han har desuden været incassator for forsikringsselskabet Nordisk Liv og Ulykke's agentur i Hald i 25 aar. - Peder Marius Pedersen har bl. a. i 4 aar været medlem af sogneraadet i Hald og formand for fagforeningen i 20 aar. Han har desuden været formand samt bestyrelsesmedlem i ialt 12 aar for socialdemokratisk forening.

VII. E. 1. a.

Svend Erik Pedersen er født den 5. oktober 1931 i Hald, Ørslevkloster sogn. Han blev gift den 8. november 1955 i Højslev med Kirstine Jensen, der er født den 5. juli 1934 i Gammelstrup som datter af landmand Jens Jensen og hustru Dagny Margrete Kirstine Jensen.

Bosat: Kløvervej 11, Dommerby, Højslev.

Svend Erik Pedersen er specialarbejder.

VII. E. 1. a. 1) Peder Pedersen er født den 23. december 1955 i Vinkel.

VII. E. 1. a. 2) Anni Pedersen er født den 10. juni 1957 i Nr. Søby.

VII. E. 1. b.

Roger Lyng Pedersen er født den 19. august 1937 i Hald, Ørslevkloster sogn. Han blev gift den 27. juni 1964 i Lysabild med Anne Marie Paulsen, der er født den 27. marts 1944 i Lysabild som datter af landmand Jørgen Pedersen Paulsen og hustru Margrethe Petersen.

Bosat: Buen 1, Højslev.

Roger Lyng Pedersen tog præliminæreksamen fra Viborg private realskole i 1953. Han udlærtes som smed hos smedemester Jens Hovgaard i Hald i 1957 og aftjente 1958-1959 sin værnepligt ved flyvestation Karup. I 5 aar var han smedesvend i Hald, og siden 1964 har han været ansat ved Midtjydsk Leca Beton i Højslev.

Anne Marie Paulsen tog i 1961 realeksamen fra Sønderborg statsskole. Hun udlærtes i 1964 som kontorassistent hos landsretssagfører E. Helm i Sønderborg, og siden april 1965 har hun været ansat hos landsretssagfører M. Erichsen, Skive.

VII. E. 1. b. 1) Lars Lyng Pedersen er født den 21. oktober 1964 i Skive.

VII. E. 1. b. 2) Bente Pedersen er født den 12. oktober 1970 i Højslev.

VII. E. 1. c.

Mette Eva Pedersen er født den 28. september 1948 i Hald, Ørslevkloster sogn.

Bosat: Kielgastvej 14, Skive.

Mette Eva Pedersen afsluttede skolegangen med realeksamen. Hun gennemgik kontoruddannelse i et møbelfirma, og efter at have været ansat ved Løgstrup samt ved Viborg kommuner fik hun sin nuhavende stilling som assistent paa Skive kommunekontor.

VII. E. 2.

Meta Kathinka Markussen er født den 25. juni 1912 i Hald, Ørslevkloster sogn.

Bosat: Fjordvej 85, Strandhuse, Kolding.

Meta Kathinka Markussen gik i skole i Hald. Hun uddannedes ved husgerning og var bl. a. husassistent hos gaardejer Jens Mølgaard i Staarup i 6 aar. Siden 1957 har hun været rengøringsassistent ved Det danske Rengøringselskab i Vejle.

VII. E. 3.

Ingrid Kirstine Markussen er født den 20. februar 1914 i Hald, Ørslevkloster sogn. Hun blev gift den 17. april 1938 i Ørslevkloster med Thomas Pedersen, der er født den 21. oktober 1907 i Hald som søn af arbejdsmand Lars Kristian Pedersen og hustru Mariane Kudahl.

Bosat: Hald, Højslev.

Ingrid Kirstine Markussen gik i skole i Hald. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent forskellige steder indtil giftermålet. Senere har hun været beskæftiget ved rengøring samt som kokekone.

Thomas Pedersen gik i skole i Hald. Han var beskæftiget ved landbruget fra sit 9. aar og indtil giftermålet, hvorefter han havde forskelligt arbejde. Siden ca. 1965 har han været ansat ved DSB.

VII. E. 3. a.

Kirsten Pedersen er født den 7. september 1938 i Hald, Ørslevkloster sogn. Hun blev gift den 9. april 1966 i Ørslevkloster med Ejvind Jensen Hangaard, der er født den 12. september 1932 i Erslev paa Mors som søn af smedemester Ingvar Jensen Hangaard og hustru Kathrine.

Bosat: Erslev, Mors.

Kirsten Pedersen gik i skole i Hald. Hun var beskæftiget som husassistent i 3 aar og var vinteren 1956-1957 elev paa Krabbesholm højskole. Fra 1958 til 1962 gennemgik hun læreruddannelse paa Skive seminarium, og hun har derefter været ansat ved Nykøbing M.'s skolevæsen.

Ejvind Jensen Hangaard gik i skole i Erslev. Han udlærtes som smed hos sin fader og har siden arbejdet som svend samme sted.

VII. E. 3. a. 1) Lene Hangaard er født den 20. juni 1970 paa Nykøbing M.'s sygehus.

VII. E. 3. b.

Kaj Ove Pedersen er født den 23. maj 1951 i Hald, Ørslevkloster sogn.

Bosat: Hald, Højslev.

Kaj Ove Pedersen gik i skole i Hald, Ørslevkloster samt i Højslev, hvor han tog realeksamen i 1968. I 1969 bestod han handelseksamen og kom derpaa i lære paa kontoret i Vestjysk Glasimport A/S i Skive, hvor han udlærtes i 1971. Han har siden været ansat i bogholderiet i samme firma, og i 1972 bestod han højere fagprøve i matematik fra Skive handels-skole.

VII. E. 4.

Agnes Margrethe Markussen er født den 29. november 1915 i Hald, Ørslevkloster sogn. Hun blev gift den 15. juni 1943 i Ørslevkloster med Poul Thuesen, der er født den 26. august 1918 i Assens paa Fyn som søn af fisker Peter Andreas Thuesen og hustru Klara Astrid Brønserud.

Bosat: Nørre Bjertvej, Nørre Bjert, Kolding.

Agnes Margrethe Markussen gik i skole i Hald. Hun uddannedes ved husgerning i forskellige pladser og var $\frac{1}{2}$ aar elev paa hotel Phønix. Senere har hun været beskæftiget ved Det danske Rengøringsselskab i Vejle.

Poul Thuesen gik i skole i Assens. Han udlærtes som snedker i Assens i 1937 og aftjente sin værnepligt ved søværnet. I 8 aar var han skibssnedker paa Orlogsværftet, og efter 1 aar som tømrer i Nr. Bjert samt et par aar som baadebygger i Strandhuse nedsatte han sig som selvstændig mester i Bramdrupdam i 1949.

VII. E. 4. a.

Hanne Thuesen er født den 10. januar 1945 i Sct. Markus sogn, Frederiksberg. Hun blev gift den 21. oktober 1967 i Nr. Bjert med Bendt Døssing, der er født den 11. oktober 1942 i Haderslev som søn af Eivind Børge Døssing og hustru Anna Marie Kjestine Andersen.

Bosat: Dreyersvej 1, Kolding.

Hanne Thuesen gik i skole i Strandhuse samt i Kolding, hvor hun tog præliminær-eksamen. Hun uddannedes derefter som ekspeditrice i en guldsmedeforretning.

Bendt Døssing udlærtes som klejnsmed og tog derpaa maskinisteksamen fra Kolding tekniske skole.

VII. E. 4. a. 1) Anders Døssing er født den 10. juni 1969 i Krstrup.

VII. E. 4. a. 2) Klaus Døssing er født den 27. juni 1972 i Kolding.

VII. E. 4. a. 3) Lars Døssing er født den 27. juni 1972 i Kolding.

VII.E.4.b.

Peter Andreas Thuesen er født den 27. februar 1955 i Strandhuse, Nr. Bjert sogn.

VII.E.5.

Ketty Mathilde Markussen er født den 25. november 1917 i Hald, Ørslevkloster sogn. Hun blev gift den 26. juli 1936 i Ørslevkloster med Henry Otto Marius Nielsen, der er født den 9. januar 1915 i Lundø som søn af landmand Henrik Nielsen og hustru Martine Martinussen.

Bosat: Lundø, Højslev.

Ketty Mathilde Markussen gik i skole i Hald. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent i forskellige pladser til giftermålet. Hun har nu depot for BP-flaskegas.

Henry Otto Marius Nielsen gik i skole i Lundø. Han var beskæftiget ved landbruget og aftjente sin værnepligt 1932-1933 i Aalborg. Siden 1961 har han været ansat paa fabrikken Leca i Højslev, og han er desuden kirkebetjent i Lundø.

VII.E.5.a.

Gurli Sylvia Nielsen er født den 11. november 1936 i Lundø. Hun blev gift den 26. december 1968 i Lundø med Jørgen Lotholm Jensen, der er født den 16. september 1936 i Overlund, Asmild sogn, som søn af købmand Niels Christian Jensen og hustru Elna Mathine Lotholm.

Bosat: Højslev.

Gurli Sylvia Nielsen har haft 2 højskoleophold. Hun uddannedes som hjemmesyerske og var beskæftiget som saadan i 6 aar. Siden 1965 har hun været kontorist.

Jørgen Lotholm Jensen uddannedes efter skolegangen som kommis og aftjente sin værnepligt ved flyvevaabnet. Han var kommis i 8 aar og derpaa lastbilchauffør i $3\frac{1}{2}$ aar. Siden 1969 har han været fabriksarbejder.

VII.E.5.b.

Rita Elisa Nielsen er født den 25. juli 1939 i Lundø. Hun blev gift den 15. maj 1960 i Lundø med Verner Nielsen, der er født den 3. januar 1927 i Gl. Hald, Ørslevkloster sogn, som søn af landmand Julius Nielsen og hustru Marie Nielsen.

Bosat: Gl. Hald, Højslev.

Rita Elisa Nielsen gik i skole i Lundø. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent i forskellige pladser til giftermålet.

Verner Nielsen gik i skole i Hald og var desuden elev paa Salling ungdomsskole. Han uddannedes ved landbruget hjemme og overtog faderens ejendom i 1961.

VII.E.5.b.1) Gitte Nielsen er født den 31. oktober 1961 i Gl. Hald, Ørslevkloster sogn.

VII.E.5.b.2) Conni Nielsen er født den 18. oktober 1964 i Gl. Hald.

VII. E. 5. c.

Anny Grethe Nielsen er født den 21. december 1940 i Lundø. Hun blev gift den 5. december 1964 i Lundø med Kristian Kristensen, der er født den 16. juni 1933 i Thorsø som søn af landmand Jørgen Kristensen og hustru Elisabet Pedersen.

Bosat: Højslev.

Kristian Kristensen er arbejdsmand.

VII. E. 5. c. 1) Helle Kristensen er født den 28. juni 1966 paa Skive sygehus.

VII. E. 5. d.

Ninna Nielsen er født den 22. februar 1942 i Lundø. Hun er gift med Svend Poulsen, der er arbejdsmand, og i ægteskabet er 3 børn.

Bosat: Staarup, Højslev.

VII. E. 5. e.

Birgit Nielsen er født den 29. marts 1946 i Lundø. Hun er gift med Niels Kjær, der er inseminør.

Bosat: Lundø, Højslev.

VII. E. 6.

Anna Elisabet Markussen er født den 12. september 1920 i Hald, Ørslevkloster sogn. Hun blev gift den 7. august 1954 paa Rømø med Hans Carl Jacobsen, der er født den 20. oktober 1908 i Vinkel, Højslev sogn, som søn af gaardejer Kristian Jacobsen og hustru Johanne Bundes.

Bosat: Somborggaard, Vinkel, Højslev.

Anna Elisabet Markussen gik i skole i Hald. Hun uddannedes ved husgerning og var bl. a. i 5 aar husassistent hos Jens Jensen, Lundø.

Hans Carl Jacobsen gik i skole i Vinkel. Han uddannedes ved landbruget og var en tid fodermester hjemme. Fra 1930 til 1931 var han elev paa Asmildkloster landbrugsskole, og i 1940 overtog han den 140 tdr. land store Somborggaard efter faderen. Gaarden drev han til 1970, da den solgtes til en nevø.

VII. E. 7.

Dagny Karen Markussen er født den 14. august 1922 i Hald, Ørslevkloster sogn. Hun blev gift den 29. maj 1948 i Ørslevkloster med Helge Andersen, der er født den 23. december 1920 i Dianalund, Tersløse sogn, som søn af arbejdsmand Marius Andersen og hustru Emilie Jørgine Schrøder.

Bosat: Fasanvej 9, Langeskov.

Dagny Karen Markussen gik i skole i Hald. Hun uddannedes ved husgerning og var

beskæftiget som husassistent forskellige steder, bl. a. i København.

Helge Andersen gik i skole i Tersløse. Han uddannedes ved landbruget og var elev paa Vejlbj-Risskov landbrugsskole. Fra 1944 til 1947 gennemgik han uddannelse som landbrugskandidat paa Landbohøjskolen i København, og han er nu regnskabskonsulent for De fynske Husmandsforeninger.

VII.E.7.a.

Martha Andersen er født den 1. april 1949 i Allingaabro.

Hun tog realeksamen og var derefter ansat paa et kontor. I 1970 begyndte hun som kontorelev og færdiguddannedes i september 1972.

VII.E.7.a.1) Berit Andersen er født den 5. februar 1967.

VII.E.7.b.

Erik Andersen er født den 3. juni 1950 i Allingaabro.

Bosat: Hvidovre.

Erik Andersen var efter skolegangen arbejdsdreng og tog derpaa ud at sejle med et tankskib i 8 maaneder. I 1970 udlærtes han som tømrer, og fra 1970 til 1971 aftjente han sin værnepligt ved ingeniørtropperne i Farum.

VII.E.7.c.

Peter Andersen er født den 14. marts 1952 i Allingaabro.

Han tog realeksamen samt handelseksamen og stod derpaa i lære som lagerekspedient. Han er nu afdelingsleder.

VII.E.7.d.

Carsten Andersen er født den 19. maj 1954 i Skuldelev.

Han var efter skolegangen arbejdsdreng og er nu i lære som kok paa Falsled kro paa Fyn.

VII.E.7.e.

Victor Andersen er født den 3. juni 1955 i Skuldelev.

Han er handelselev.

VII.E.8.

Gerda Ruth Markussen er født den 23. april 1924 i Hald, Ørslevkloster sogn. Hun blev gift den 29. maj 1948 i Ørslevkloster med Otto Thuesen, der er født den 31. juli 1923 i Assens

som søn af fisker Peter Andreas Thuesen og hustru Klara Astrid Brønserud.

Bosat: Graastenvej 18, Kolding.

Gerda Ruth Markussen gik i skole i Hald. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent indtil giftermålet. Siden 1961 har hun været ansat ved Det danske Rengøringselskab i Vejle.

Otto Thuesen gik i skole i Assens. Han udlærtes som skibstømrer i Assens i 1943 og aftjente 1945 sin værnepligt ved civilforvaret. Indtil 1948 var han ansat paa skibsværftet i Assens, og siden 1953 har han været skibstømrer ved fa. Th. Pedersen & Co., Kolding. - Otto Thuesen har fra 1952 til 1970 været tillidsmand for skibstømrerne.

VII. E. 8. a.

Lis Thuesen er født den 18. marts 1950 i Kolding.

Hun gik i skole i 10 aar og tog derefter handelseksamen. Hun gennemgik uddannelse som kontorassistent paa et shipping kontor og var $\frac{1}{2}$ aar elev paa Sønderborg idrætshøjskole, hvor hun uddannedes til svømme- og gymnastiklærerinde. - Lis Thuesen er kasserer i idrætsforening og leder af gymnastik- og haandboldhold.

VII. E. 8. b.

Grete Thuesen er født den 15. maj 1954 i Kolding.

VII. E. 9.

Kristian Markussen er gift med Ester Rasmussen, og i ægteskabet er 4 børn.

Bosat: Hald, Højslev.

Kristian Markussen er gaardejer.

VII. E. 10.

Aage Vagner Markussen er født den 19. november 1927 i Hald, Ørslevkloster sogn. Han blev gift den 15. november 1952 i Ulkebøl med Marie Nissine Hansen, der er født den 21. september 1931 i Stenholt, Ulkebøl sogn, som datter af landmand Jens Peter Hansen og hustru Marie Kock.

Bosat: Ulkebølstien 20, Sønderborg.

Aage Vagner Markussen gik i skole i Hald. Han uddannedes ved landbruget og var beskæftiget ved dette forskellige steder til 1963, da han blev ansat som vejmand ved Sønderborg kommune.

Marie Nissine Hansen gik i skole i Sønderborg, hvor hun tog realeksamen. Hun gennemgik uddannelse som assistent i Ulkebøl sparekasse og var derpaa faktureringsassistent ved I. F. fabrikken i Sønderborg. Efter at have været ansat ved Ulkebøl kommune fik hun an-

sættelse som assistent ved Sønderborg kommunes skoleforvaltning.

VII. E. 10. a.

Marianne Markussen er født den 17. marts 1953 i Sønderborg.

Hun gik i skole i 9 aar og var derefter husassistent samt i forretning i 1½ aar. Efter ½ aar paa kontor ved Danfoss blev hun elev paa haandværkerhøjskolen i Sønderborg

VII. E. 10. b.

Bertel Markussen er født den 14. februar 1954 i Sønderborg.

Han var efter skolegangen 3 maaneder paa sømandsskole i Sønderborg og var derefter koksmath ved rederiet DFDS. Det sidste aar har han været ansat ved el-firmaet Lodam-automatik.

VII. E. 10. c.

Else Markussen er født den 26. marts 1956 i Sønderborg.

VII. E. 10. d.

Jens Markussen er født den 8. august 1960 i Sønderborg.

VII. E. 11.

Edith Herdis Markussen er født den 19. september 1929 i Hald, Ørslevkloster sogn. Hun blev gift den 18. september 1954 i Ørslevkloster med Johannes Jensen, der er født den 12. april 1929 i Vinkel, Højslev sogn, som søn af Peder Jensen og hustru Jørgine Christiansen.

Bosat: Højslev.

Edith Herdis Markussen lærte efter skolegangen husgerning, og Johannes Jensen er uddannet som tømrer.

VII. E. 11. a. Poul Jensen er født den 19. november 1952 i Hald, Ørslevkloster sogn.

VII. E. 11. b. Inge Jensen er født den 2. marts 1955 i Lundø.

VII. E. 11. c. Torben Jensen er født den 29. februar 1956 i Lundø.

VII. E. 11. d. Ilse Jensen er født den 15. maj 1957 i Lundø.

VII.E.12.

Karl Gustav Markussen er født den 24. september 1931 i Hald, Ørslevkloster sogn. Han blev gift den 10. august 1963 i Højslev med Else Jensen, der er født den 3. december 1942 i Vinkel, Højslev sogn, som datter af landmand Peter Jensen og hustru Grete Boller.

Bosat: Ravnstrup, Viborg.

Karl Gustav Markussen gik i skole i Hald. Han arbejdede nogle aar ved landbruget og var derefter beskæftiget 3 aar ved et foderstoffirma i Højslev. Siden 1965 har han været lagermedhjælper paa Midtjysk Fælleslager i Ravnstrup.

Else Jensen gik i skole i Vinkel. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent til giftermålet.

VI.E.12.a. Annette Markussen er født den 29. oktober 1963 i Vinkel, Højslev sogn.

VI.E.12.b. Kurt Markussen er født den 28. februar 1969 i Ravnstrup.

VII.E.13.

Gudrun Agnethe Markussen er født den 24. september 1931 i Hald, Ørslevkloster sogn. Hun blev gift den 5. januar 1955 i Nr. Rangstrup, Agerskov sogn, med Jeppe Nissen, der er født den 26. august 1926 i Adsbøl som søn af Peder Madsen Nissen og hustru Margrethe. - Ægteskabet opløstes i 1972.

Bosat: Bakkevej 11, Højslev.

Gudrun Agnethe Markussen er medhjælper i en børnehave i Dommerby, og Jeppe Nissen er gaardejer.

VII.E.13.a. Peder Nissen er født den 11. juni 1955 i Rurup, Branderup sogn.

VII.E.13.b. Kristian Nissen er født den 7. december 1957 i Rurup.

VII.E.13.c. Carl Nissen er født den 7. juni 1962 i Rurup.

VII.E.14.

Jens Markussen er tømrermester og gift med Lissy Nielsen. I ægteskabet er 2 børn.

Bosat: Dommerby, Skive.

VII.E.15.

Ellen Kirsten Markussen er født den 6. februar 1935 i Hald, Ørslevkloster sogn. Hun blev gift den 23. august 1959 med Villy Rejnholdt Jensen, der er født den 9. august 1936 i Herning som søn af kantinebestyrer Hilmer Jensen og hustru Henny Kamilla Nikoline Christensen.

Bosat: Svend Grathes Vej 9, Torning, Kjellerup.

Ellen Kirsten Markussen gik i skole i Hald. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent forskellige steder til giftermålet. Senere var hun ekspeditrice i et ismejeri i Kolding.

Villy Rejnholdt Jensen gik i skole i Herning, hvor han tog realeksamen. Indtil 1950 var han ansat paa amtskontoret i Vejle, og en tid var han i købmandslære. Efter at have overtaget og drevet faderens landhandel i Kolding nogle aar blev han optaget paa Herning seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1968. Han har siden været lærer i Torning. - Villy Rejnholdt Jensen har i 3 aar været formand for Kolding roklub og været medlem af ungdomsnævnet i Kolding. Han er desuden fodbolddommer.

VII.E.15.a. Lisbeth Jensen er født den 20. august 1956 i Sønderborg.

VII.E.15.b. Ole Henry Jensen er født den 14. juni 1964 i Herning.

VIII. Søren Larsen

er født den 3. december 1850 i Højslev, og han døde den 18. juni 1933 samme sted. Han blev gift den 2. november 1886 i Højslev med Marie Nielsen. Hun er født den 17. august 1863 i Højslev som datter af snedker og husmand Niels Jensen og hustru Maren Jensen, og hun døde den 3. oktober 1925 i Højslev.

Søren Larsen købte landejendommen Tradsborg med gamle, smaa bygninger. I 1908 rev han disse ned, og ved sønnen Niels' hjælp opførtes nye bygninger ved sognevejen til Lundø. I 1909 og 1913 udvidedes jordtilliggendet ved køb af ialt 9 tdr. land fra herregaarden Baadsgaard, og Søren Larsen drev gaarden til 1926, da den overtoges af sønnen Lars, men han blev boende paa gaarden til sin død.

I ægteskabet er børnene VIII.A. - VIII.H.

VIII. A.

Niels Larsen er født den 30. marts 1887 i Svenstrup, Højslev sogn, og han døde den 20. november 1958 paa Viborg sygehus. Han blev gift den 20. november 1920 i Højslev med Karen Marie Mortensen. Hun er født den 19. december 1899 i Højslev St. som datter af skræddermester Jens Kristen Morten Mortensen og hustru Kristine Jensen, og hun døde den 14. april 1971 i Viborg.

Bosat: Sct. Mogensgade 22, Viborg.

Niels Larsen gik i skole i Lundø. Han udlærtes som tømrer i Søby og var elev paa Haslev haandværkerskole i 1909. I 1911 bestod han eksamen som konstruktør fra Åalborg tekniske skole, og efter 1 aar i Norge samt en tid som formand hos tømrermester Kristiansen i Viborg blev han konduktør hos arkitekt Vig Nielsen og var med ved opførelsen af lazaretlejren ved Hald i 1917. Han fik derefter ansættelse ved staten og blev i august 1922 ansat som bygningskonstruktør ved Røde Kors folkekuranstalt i Hald Ege, hvor han virkede til pensionsalderen i 1957. - Niels Larsen var sogneraadsmlem i 8 aar og medlem af skolekommission og menighedsraad. Han modtog flere hædersbevisninger for sit arbejde for Røde Kors, bl. a. Kongens fortjenstmedalje.

Karen Marie Mortensen gik i skole i Højslev. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget ved dette til giftermålet. - Karen Marie Mortensen var medstifter af socialdemokratisk forening i Hald Ege.

I ægteskabet er børnene VIII. A. 1. - VIII. A. 2.

VIII. A. 1.

Inger Marie Larsen er født den 28. januar 1922 i Hald Ege, Dollerup sogn. Hun blev gift den 24. august 1946 i Viborg med Arne Johannes Mortensen, der er født den 14. januar 1920 i Svendborg som søn af pakhusformand Johannes Mortensen og hustru Laura Anine Larsen.

Bosat: A.H. Wingsvej 7, Aarhus N.

Inger Marie Larsen tog realeksamen fra Viborg katedralskole i 1939. Fra 1939 til 1941 var hun volontør ved sygeplejen paa Folkekuranstalten i Hald Ege, og i august 1941 begyndte hun som elev ved A/S C. Schous sæbehus i Viborg. Efter at være blevet udlært fortsatte hun som afløser for bestyrerinder i firmaets forretninger forskellige steder i Midt- og Sønderjylland indtil giftermålet.

Arne Johannes Mortensen kom efter skolegangen i smedelære hos Poul Christoffer- sen i Svendborg, hvor han udlærtes i 1939. Han tog samme aar motorpassercertifikat, og fra 1939 til 1943 arbejdede han som smedesvend, afbrudt af perioder ved civilbeskyttelsestjenesten fra 1941 til 1943. I 3 aar var han ekstrahaandværker ved DSB i Brande, og 1. juli 1946 fik han ansættelse som lokomotivfyrbøderaspirant ved DSB. I 1948 forfremmedes han til lokomotivfyrbøder og 1. oktober 1952 til lokomotivfører.

VIII. A. 1. a.

Niels Jørgen Mortensen er født den 21. april 1949 i Aarhus. Han blev gift den 24. august

1971 i Aarhus med Birthe Brochorst, der er født den 13. november 1948 i Aarhus som datter af Gunnar Brochorst og hustru Ritta Johanne Lindberg.

Bosat: Tordenskjoldsgade 28, Aarhus N.

Niels Jørgen Mortensen gik i Skovvangsskolen i Aarhus, hvor han tog statskontrolleret prøve fra 9. klasse. Han stod i lære som maskinarbejder ved A/S Frichs, Aarhus, fra 1965 til 1969, og i 1972 bestod han maskinmestereksamen fra Aarhus maskinmesterskole. Han fortsætter nu med studier til den udvidede maskinmestereksamen.

Birthe Brochorst gik i skole i Aarhus i 10 aar. I 1967 blev hun elev paa et revisionskontor, hvor hun udlærtes i 1970, og hun har siden været kontorassistent i samme firma. Hun har taget handelsmedhjælpereksamen og statskontrolleret højere fagprøve i regnskabs-lære.

VIII. A. 1. b.

Lars Henrik Mortensen er født den 21. januar 1954 i Aarhus.

Han tog statskontrolleret prøve fra 9. klasse i 1970 og bestod i 1972 realeksamen fra Jysk realkursus i Aarhus. I august samme aar blev han antaget som maskinlærling ved A/S Frichs i Aarhus.

VIII. A. 2.

Aase Margrethe Larsen er født den 8. januar 1927 i Hald Ege, Dollerup sogn, og hun døde den 24. februar 1966 i Aarhus. Hun blev gift den 21. marts 1951 i Dollerup med Henning Willumsen, der er født den 20. januar 1927 i Vemb som søn af Arthur Willumsen og hustru Kathrine Andersen.

Aase Margrethe Larsen tog i 1944 realeksamen fra Viborg katedralskole. Fra 1945 til 1948 gennemgik hun sygeplejeuddannelse paa Kjellerup sygehus og fortsatte med supplerende uddannelse paa statshospitalet i Nykøbing S. Hun var derefter sygeplejerske paa folkekuranstalten i Hald til giftermålet.

Henning Willumsen tog realeksamen i Bjerringbro. Han uddannedes paa sygehuskontoret i Kjellerup og var fra 1951 til 1953 ansat som kontorassistent paa Silkeborg sygehus. Fra 1953 til 1958 var han fuldmægtig paa Tønder sygehus og fra 1959 til 1971 inspektør samme sted. Siden december 1971 har han været inspektør paa landshospitalet i Sønderborg.

VIII. A. 2. a. Kirsten Anette Willumsen er født den 18. april 1952 i Silkeborg.

VIII. A. 2. b. Inge Berit Willumsen er født den 3. juni 1954 i Tønder.

VIII. A. 2. c. Ole Steen Willumsen er født den 18. maj 1962 i Tønder.

VIII.B.

Lars Larsen er født den 31. januar 1889 i Svenstrup, Højslev sogn, og han døde den 18. april 1933 samme sted. Han blev gift den 15. oktober 1926 i Lundø med Johanne Pedersen, der er født den 11. januar 1904 i Lundø som datter af gaardejer Peter Pedersen og hustru Karen Mortensen. - Johanne Pedersen giftede sig anden gang den 25. september 1938 i Højslev med Thyge Isak Pedersen, der er født den 4. oktober 1909 i Lundø, og i dette ægteskab er datteren Anna, der er født den 25. maj 1940.

Bosat: Tradsborg, Svenstrup, Højslev.

Lars Larsen gik i skole i Lundø. Han uddannedes ved landbruget og havde et ophold paa Vallekilde højskole. Sin værnepligt aftjente han i Viborg, og i 1926 overtog han efter faderen ejendommen Tradsborg, som han drev til sin død.

Johanne Pedersen gik i skole i Lundø. Hun uddannedes ved husgerning og havde sommeren 1924 et ophold paa Vallekilde højskole. I 1925 blev hun ansat paa Tradsborg og var her til giftermålet. Efter Lars Larsens død har hun videredrevet gården.

I Lars Larsen og Johanne Pedersens ægteskab er børnene VIII.B.1. - VIII.B.3.

VIII.B.1.

Marie Larsen er født den 16. maj 1927 i Svenstrup, Højslev sogn. Hun er gift med Jens Erik Frederiksen. (se I.J.7.)

VIII.B.2.

Ella Larsen er født den 10. oktober 1928 i Svenstrup, Højslev sogn. Hun blev gift den 12. maj 1950 i Højslev med Karl Emil Thomassen, der er født den 1. september 1919 i Lundø som søn af landmand Niels Peter Thomassen og hustru Hansine Jensen.

Bosat: Korsbakken, Nr. Søby, Højslev.

Ella Larsen gik i skole i Lundø. Hun uddannedes ved husgerning og var husassistent i forskellige pladser til giftermålet.

Karl Emil Thomassen gik i skole i Lundø. Han uddannedes ved landbruget hjemme og var fra 1942 til 1943 elev paa Vejlbjby-Risskov landbrugsskole. Siden 1950 har han drevet ejendommen i Korsbakke.

VIII.B.2.a.

Jens Evald Thomassen er født den 29. juni 1951 i Korsbakke, Kopperup sogn.

Han afsluttede skolegangen med realeksamen og gennemgik uddannelse som postassistent. For tiden aftjener han sin værnepligt i Næstved som sergent.

VIII.B.2.b.

Lars Peter Thomassen er født den 30. april 1954 i Korsbakke, Kopperup sogn.

Han tog realeksamen og er nu under uddannelse som svagstrømstekniker.

VIII.B.2.c.

Lisbet Thomassen er født den 7. juni 1959 i Korsbakke, Kopperup sogn.

VIII.B.3.

Karen Larsen er født den 13. oktober 1931 i Svenstrup, Højslev sogn. Hun blev gift den 20. februar 1953 i Højslev med Bent Villy Nielsen, der er født den 17. december 1928 i Højslev som søn af landmand Marinus Nielsen og hustru Anna Krystina Ozuk.

Bosat: Viborgvej 42, Skive.

Karen Larsen lærte efter skolegangen husgerning og var i 1951 elev paa Vejle husholdningsskole, hvorpaa hun var husassistent i Skive indtil giftermålet.

Bent Villy Nielsen udlærtes som smed i Højslev og aftjente 1951-1952 sin værnepligt i Viborg og Aalborg. I 1969 tog han gas- og vandmestereksamen i Aarhus, og han er nu gas- og vandmester i Skive.

VIII.B.3.a. Hanne Nielsen er født den 22. juli 1953 i Skive.

Hun tog realeksamen i Skive og er nu under uddannelse som teknisk assistent.

VIII.B.3.b. Jørgen Nielsen er født den 16. februar 1958 i Skive.

VIII.B.3.c. Anne-Marie Nielsen er født den 10. august 1965 i Skive.

VIII.C.

Martinus Larsen er født den 12. marts 1891 i Svenstrup, og han døde den 30. juni 1930 paa Søby Mark, Kopperup sogn. Han blev gift den 22. september 1925 i Kopperup med Ingeborg Olsen Søggaard. Hun er født den 18. oktober 1892 i Demstrup, Sjørslev sogn, som datter af husmand og karetmager Ole Olsen Søggaard og hustru Nielsine Katrine Nielsen, og hun døde natten mellem den 2. og 3. november 1950 paa landevejen mellem Søby og Højslev, hvor hun og hendes bestyrer blev kørt ned af en bil. - Ingeborg Olsen Søggaard havde før ægteskabet sønnen Carl Olsen Søggaard, der er født den 9. marts 1921.

Martinus Larsen gik i skole i Lundø. Han havde forskellige pladser ved landbruget, bl. a. i Fly og var vinteren 1917-1918 elev paa Kvissel højskole. Sin værnepligt aftjente han som trainkonstabel i Aarhus, og ca. 1921 købte han en ejendom paa Søby Mark, som han drev til sin død.

Ingeborg Olsen Søggaard lærte husgerning og var inden giftermålet husbestyrerinde for sin tilkommende mand. Efter hans død videredrev hun garden med bestyrer indtil sin død, hvorefter den blev overtaget af hendes søn Carl.

I ægteskabet er børnene VIII.C.1-VIII.C.2.

VIII.C.1.

Esther Larsen er født den 20. juli 1927 i Kobberup sogn. Hun blev gift den 7. august 1953 i Kobberup med Arne Gregers Kombak, der er født den 13. august 1925 i Sevel som søn af gaardejer Mads Andreas Kristensen og hustru Karoline Marie Gregersen.

Bosat: Tanderupkær, Studsgaard, Herning.

Esther Larsen gik i skole i Vinkel. Hun var beskæftiget ved husgerning hjemme og havde 1949 ophold paa Haslev højskole samt i 1952 paa Hammerum husholdningsskole.

Arne Gregers Kombak lærte efter skolegangen landbruget og var beskæftiget ved dette til sit 20. aar. Han gennemgik derefter præliminærkursus og studenterkursus med afsluttende studentereksamen i 1949, og i 1954 bestod han teologisk embedseksamen fra Københavns universitet. Fra 1955 til 1956 var han lærer og hjælpepræst i Lyngsaa, og efter at have været hjælpepræst i Ørum Sønderlyng blev han i 1957 sognepræst i Karby paa Mors. Siden 1969 har han været sognepræst i Studsgaard-Havnstrup sogne. - Arne Gregers Kombak er formand for menighedsraadet og skolekommissionen.

VIII.C.1.a. Anne Martha Kombak er født den 20. november 1954 i Søborggaard sogn.

VIII.C.1.b. Mads Peter Kombak er født den 7. januar 1957 i Albæk sogn.

VIII.C.1.c. Mogens Daniel Kombak er født den 27. juli 1959 i Nykøbing M.

VIII.C.1.d. Eva Dorte Kornbak er født den 24. maj 1963 i Karby paa Mors.

VIII.C.1.e. Svend Ole Kombak er født den 24. august 1964 i Karby.

VIII.C.2.

Gerda Larsen er født den 12. oktober 1928 i Kobberup sogn. Hun er gift med Harry Feldskou, der er bryggeriarbejder paa Carlsberg bryggeriet.

Bosat: Kildebuen 13, Skovlunde.

I ægteskabet er børnene Bjarne, Henning, Egon og Britta.

VIII.D.

Milner Bod Larsen er født den 29. april 1894 i Svenstrup, Højslev sogn, og han døde den 29. april 1960 i Ovtrup. Han blev gift den 27. marts 1932 i Sdr. Rind med Anna Maria Petrea Christensen, der er født den 17. februar 1913 i Sdr. Rind som datter af boelsmand Peter Midelhede og hustru Ane Marie Poulsen.

Bosat: Viborgvej 63, Skive.

Milner Bod Larsen gik i skole i Lundø. Han var en tid beskæftiget ved landbruget og aftjente i 1917 sin værnepligt i Aarhus. Efter et ophold paa Krabbesholm højskole blev han optaget paa Gedved seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1927. Indtil 1932 var han vikar for-

skellige steder, hvorefter han blev førstelærer i Ovtrup, hvor han virkede til sin død. - Mil-ter Bod Larsen var organist ved Ovtrup kirke i 25 aar. Han var desuden formand for menig-hedsraadet, regnskabsfører i brugsforeningen og leder af biblioteket i Ovtrup.

Anna Maria Petrea Christensen gik i skole i Sdr. Rind. Hun uddannedes ved hus-gering og var beskæftiget ved dette til giftemaalet.

I ægteskabet er børnene VIII.D.1. - VIII.D.3.

VIII.D.1.

Søren Bod Middelhede Larsen er født den 3. februar 1934 i Ovtrup. Han blev gift den 30. ok-tober 1970 med Emelia Luge, der er født i Colombia i 1943.

Bosat: Bogota, Colombia.

Søren Bod Middelhede Larsen arbejdede ved landbruget 1 aar i Fjallerslev paa Mors og stod derefter i lære hos bagermester Sunesen, Ovtrup bageri, samt hos bagermester Ja-cobsen i Hammershøj. Under læretiden her tog han samtidig kursus i madlavning paa Hammers-høj kro. Sin værnepligt aftjente han ved søværnet, og efter at have været beskæftiget som svend 1 aar i Kjellerup og 1 aar hos bagermester Sunesen fik han i 1956 ansættelse som bager og køkkenchef hos hotelejer Kaj Hansen hotel Janubar i Bogota. Her bestyrede han hotellet i 10 aar, afbrudt af en ferie i Danmark i 1964, og siden 1967 har han drevet eget bageri i Bogota, hvor han nu beskæftiger 12 medarbejdere.

Emelia Luge studerede sprog i U.S.A. i 2 aar.

VIII.D.2.

Birthe Laura Larsen er født den 3. april 1935 i Ovtrup. Hun er gift med Eivind Hugo Schultz, der er grosserer.

Bosat: Gl. Kongevej 4, Slagelse.

VIII.D.3.

Orla Bod Middelhede Larsen er født den 1. oktober 1941 i Ovtrup. Han blev gift den 1. okto-ber 1966 i Tæbring med Inga Overgaard, der er født den 8. april 1943 i Redsted som datter af gaardejer Kresten Overgaard og hustru Helga Nielsen.

Bosat: Gadstrup.

Orla Bod Middelhede Larsen afsluttede skolegangen med realeksamen. Han uddan-nedes som kommis og tog derpaa handelsmedhjælpereksamen samt højere handelseksamen. Han er nu regnskabschef paa et reklamebureau. Sin værnepligt aftjente han i Aarhus.

Inga Overgaard gennemgik uddannelse som omsorgsassistent ved forsorgscentret for Midtjylland og blev forfremmet til souschef.

VIII.D.3.a. Helle Bod Middelhede Larsen er født den 14. december 1968 i Hinnerup.

VIII.D.3.b. Rikke Bod Middelhede Larsen er født den 23. maj 1971 i Gadstrup.

VIII.E.

Jens Peder Larsen er født den 7. juli 1897 i Svenstrup, Højslev sogn. Han blev gift den 3. november 1935 i Ø. Hjern med Maren Kristensen, der er født den 15. marts 1906 i Hanbjerg sogn som datter af centralbestyrer Kristen Uglsø Kristensen og hustru Ane Marie Jensen.

Bosat: Færøvej 7, Viborg.

Jens Peder Larsen gik i skole i Lundø. Han var i nogle aar beskæftiget ved landbruget og aftjente 1918-1919 sin værnepligt ved artilleriet i Aarhus. Vinteren 1922-1923 var han elev paa Grejsdal høj- og landbrugsskole, hvor han gennemgik uddannelse som kontrol-assistent, og han var derefter beskæftiget som saadan fra 1923 til 1934, først i Børkop og dernæst i Vinde ved Skive. I 1935 købte han en gaard ved Højslev St., som han solgte i 1936, hvorefter han købte hus i Lem, hvor han drev landhandel samtidig med at være beskæftiget som arbejdsmand. I 1947 solgte han forretningen og blev i maj samme aar bestyrer paa Lem alderdomshjem. Her var han til 1950, da han flyttede til Skive og her var beskæftiget ved forskelligt arbejde, bl. a. paa slagteri og jernstøberi til 1957. Indtil 1963 var han ansat ved Almind-huse og fra 1963 til 1967 ved bl. a. et entreprenørfirma.

Maren Kristensen gik i skole i Ø. Hjern. Hun lærte husgerning i forskellige pladser, bl. a. paa Knudsens hotel samt hos købmand Kjeldahl i Holstebro. Efter en tid hjemme var hun fra 1930 til 1931 hjemmesygehjælper i Hjern, og hun gennemgik derpaa uddannelse som sygeplejerske paa Skive sygehus med supplerende psykiatri paa statshospitalet i Viborg. Efter giftermålet hjalp hun til i ægteparrets landhandel i Lem samt paa Lem alderdomshjem, og fra 1950 til 1957 var hun ansat som sygeplejerske paa Krabbesholm sanatorium. I 1957 fik hun ansættelse ved Søndermarkens plejehjem under statshospitalet i Viborg, og her var hun til oktober 1967.

I ægteskabet er børnene VIII.E.1. - VIII.E.2.

VIII.E.1.

Jørgen Emil Larsen er født den 17. marts 1937 i Lem. Han blev gift den 10. november 1962 i Aarhus med Irma Søby, der er født den 3. juni 1939 i Johannes sogn, Aarhus, som datter af arbejdsmand Henry Wilhelm Søby og hustru Ragnhild Madsen.

Bosat: Rosenvænget 72, Hørning.

Jørgen Emil Larsen tog realeksamen fra Skive borger- og realskole i 1954. Han uddannedes indenfor herreekviperung hos M. Søndergaard, Skive, og tog i 1958 handelsmedhjælpereksamen. Fra 1958 til 1960 aftjente han sin værnepligt i Viborg, og fra 1960 til 1961 var han ansat som herreekviperungsekspedient i Salling varehus, Aarhus. Efter 2 måneders studieophold i Heidelberg var han i 2 aar repræsentant ved fa. Th. Bentsen A/S, Viborg, og siden 1963 har han været repræsentant for kemisk teknisk fabrik Perfection A/S i Taastrup.

Irma Søby udlærtes i 1955 som tilskærer ved Maison Bloch i Aarhus, og hun var derpaa ansat som tilskærer ved Palwi-modeller i Aarhus til 1963.

VIII.E.1.a. Vibeke Larsen er født den 17. december 1963 i Christians sogn, Aarhus.

VIII.E.1.b. Jan Larsen er født den 23. oktober 1966 i Christians sogn, Aarhus.

VIII. E. 2.

Inger Larsen er født den 14. august 1945 paa amtssygehuset i Skive. Hun blev gift den 3. november 1962 i Ringkøbing med Erik Jensen Nielsen, der er født den 19. februar 1940 i Christiansfeld.

Bosat: Hans Tausensvej 24, Viborg.

Inger Larsen gik ud af mellemskolen i 1960. Hun uddannedes fra 1961 til 1964 som ekspeditrice hos M. Lautrup, Viborg, samt ved magasin P. V. i Ringkøbing. Fra 1964 til 1967 drev hun sammen med sin mand en manufakturforretning i Rødkjærbro.

VIII. E. 2. a. Claus Nielsen er født den 17. maj 1963 i Ringkøbing.

VIII. E. 2. b. Henrik Nielsen er født den 26. september 1965 i Rødkjærbro.

VIII. F.

Viggo Christian Larsen er født den 30. april 1901 i Svenstrup, Højslev sogn, og han døde den 6. november 1970 i V. Lem. Han blev gift den 24. marts 1946 i Lem med Klara Margrethe Pedersen, der er født den 7. juni 1922 i Aalbæk som datter af tækkemand og husmand Anton Pedersen og hustru Karen Marie Nikoline.

Bosat: V. Lem, Brodal.

Viggo Christian Larsen gik i skole i Lundø. Han lærte landbruget hjemme og havde derefter forskellige pladser, bl. a. paa Sjælland. I 1939 købte han en ejendom i V. Lem, og denne drev han til sin død, hvorefter den blev overtaget af sønnen Svend Aage.

Klara Margrethe Pedersen gik i skole i Aalbæk. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget som husassistent til giftermålet.

I ægteskabet er børnene VIII. F. 1. - VIII. F. 7.

VIII. F. 1.

Anna Elise Larsen er født den 16. april 1944 i Lem. Hun blev gift den 12. januar 1963 i Lem med Esper Espersen, der er født den 19. juli 1937 i Hjorthede som søn af landmand Peder Kristian Espersen og hustru Mathilde Pedersen.

Bosat: Mikkelsgade 16, Bjerringbro.

Anna Elise Larsen var efter skolegangen beskæftiget ved husgerning i forskellige pladser. Fra 1963 til 1972 var hun ansat i et bageri.

Esper Espersen arbejdede nogle aar ved landbruget og begyndte i 1963 ved jernindustrien. Han gennemgik forskellige kurser og er nu maskinarbejder.

VIII. F. 1. a. Peder Kristian Espersen er født den 15. juni 1972 paa Viborg sygehus.

VIII. F. 2.

Svend Aage Larsen er født den 21. november 1946 i V. Lem, Lem sogn.

Bosat: V. Lem, Brodal.

Svend Aage Larsen lærte efter skolegangen landbruget og havde forskellige pladser ved dette, bl. a. 2 aar i Oppeby, afbrudt af værnepligt i Nr. Uttrup. Efter et ophold paa Bygholm landbrugsskole overtog han i oktober 1970 ejendommen i V. Lem efter faderen og købte samtidig mere jord fra en naboejendom. - Svend Aage Larsen er forlovet med Anna Henriksen, der er født den 25. november 1952 i Skive som datter af gaardejer Ingvar Henriksen og hustru Esther Knudsen.

VIII. F. 3.

Karen Marie Larsen er født den 17. januar 1949 i V. Lem, Lem sogn.

Bosat: Adelgade 16, Skive.

Karen Marie Larsen tog realeksamen fra Lem centralskole i 1966 og studentereksamen fra Viborg katedralskole i 1969. Hun er nu lærerstuderende paa Skive seminarium.

VIII. F. 4.

Ingrid Larsen er født den 24. december 1950 i V. Lem, Lem sogn. Hun blev gift den 5. juli 1969 i Lem med Ernst Mortensen, der er født den 5. august 1945 i Helligsø, Gettrup sogn, som søn af forvalter Thorvald Mortensen og hustru Karen Agnete Jørgensen.

Bosat: Høgevej 37, Bruunshaab, Viborg.

Ingrid Larsen tog realeksamen i 1968 i Lem og gennemgik 1 aarig handelsskole i Skive i 1969. Fra 1970 til 1971 var hun i lære ved advokatfirmaet Johnsen & Frank, Viborg, og hun er nu sekretær samme sted.

Ernst Mortensen gik i skole i Lihme. Han var arbejdsdreng paa Lihme teglværk og aftjente 1965-1966 sin værnepligt ved telegraftropperne i Aarhus. Fra 1966 til 1968 var han teglværkselev, og efter ca. 2 aar som arbejdsformand paa Bruunshaab teglværk har han siden 1970 været specialarbejder ved A/S Brdr. Christensens maskin- og beholderfabrik i Viborg.

VIII. F. 4. a. Allan Mortensen er født den 12. april 1969 i Skive.

VIII. F. 5.

Astrid Larsen er født den 28. december 1952 i V. Lem, Lem sogn.

Hun gik i skole i Lem samt paa Skive gymnasium, hvor hun tog studentereksamen i 1972. Hun har derefter været au-pair i Paris i 3 maaneder.

VIII. F. 6.

Edvard Larsen er født den 17. maj 1955 i V. Lem, Lem sogn.

VIII. F. 7.

Søren Christian Larsen er født den 30. juli 1959 i V. Lem, Lem sogn.

VIII. G.

Søren Magnus Larsen er født den 21. februar 1904 i Svenstrup, Højslev sogn.

Bosat: Rødding, Spøttrup.

Søren Magnus Larsen gik i skole i Lundø. Han uddannedes ved landbruget i forskellige pladser og var i ca. 1 aar bestyrer for en svigerinde i Hemmet. Efter et ophold paa Malling landbrugsskole, hvor han tog kontroleksamen, har han siden 1938 været kontrolassistent ved Rødding-Vejby kontrolforening.

VIII. H.

Valdemar Otto Larsen er født den 21. marts 1906 i Svenstrup, Højslev sogn. Han blev gift den 5. august 1934 i V. Hornum med Hilda Bach Knudsgaard, der er født den 12. juni 1910 i V. Hornum som datter af vognmand Georg Knudsgaard og hustru Ane Kirstine Bach.

Bosat: Skovbakken 7, Skive.

Valdemar Otto Larsen gik i skole i Lundø. Han arbejdede ved landbruget og aftjente i 1927 sin værnepligt i Haderslev. Fra 1932 til 1935 var han beskæftiget i Jebjerg brugsforening og indtil 1940 paa Jysk Andelsfoderstof i Skive. Efter at have haft forskelligt arbejde blev han i 1942 ansat paa Gammelgaards dampmølle, hvor han stadig er beskæftiget.

Hilda Bach Knudsgaard gik i skole i V. Hornum og var i 1921 elev paa Jebjerg ungdomsskole. Siden 1945 har hun været beskæftiget som ekspeditrice i Skive andelsslagteriudsalg.

I ægteskabet er børnene VIII. H. 1. - VIII. H. 3.

VIII. H. 1.

Betty Knudsgaard Larsen er født den 11. december 1934 i Jebjerg. Hun blev gift den 13. april 1957 i Skive med Arild Thomsen, der er født den 2. marts 1932 i Dølby sogn som søn af købmand Kr. Thomsen og hustru Maren Møller.

Bosat: Christiansgade 3, Skive.

Arild Thomsen er tømrermester.

VIII. H. 1. a. Benny Thomsen er født den 21. november 1960 i Skive.

VIII. H. 1. b. Joan Thomsen er født den 25. februar 1964 i Skive.

VIII. H. 1. c. Helle Thomsen er født den 1. marts 1966 i Skive.

VIII. H. 2.

Egon Knudsgaard Larsen er født den 2. september 1936 i Skive. Han er gift med Lis Poulsen.

Bosat: Resenvej 8, Skive.

Egon Knudsgaard Larsen er lagerforvalter.

VIII. H. 3.

Hanne Knudsgaard Larsen er født den 21. februar 1953 i Skive.

Bosat: Skovbakken 7, Skive.

Hanne Knudsgaard Larsen tog realeksamen i Skive. Hun gennemgik 1-aarig handels-skole og er nu kontorelev hos landsretssagfører M. Erichsen, Skive.



I. Laurs Larsen og Maren Christiansen med børn



I. B. Christen Larsen og Gertrud Kristensen



I. B. 1. Peter Chr. Larsen og Agnes M. Sørensen



I. B. 6. Camilla K. Larsen



I. C. Mette Larsen og Niels Chr. Nielsen



I. C. 1. Alma K. Nielsen og Knud Magne Holmgaard



I. C. 2. Laurits Nielsen og Dorthea Giversen med familie



I. C. 4. Kristine A. Nielsen og Kristian Bigum



I. C. 6. Astrid E. Nielsen og Peter Hellegaard



I.C.8. Niels Magne Nielsen og Elna Boline Dalgaard



I.F.2. Gudrun M. Larsen og Ingvard M. Johannesen



I.H. Kirstine Elisabeth Larsen og Hans Chr. Christensen



I.H.1. Johs. Dons Christensen og Signe G. Jørgensen



I.H.2. Henrik Dons Christensen og Elisabeth Heerfordt



I.J. Elisabet Marie Larsen og Niels Peter Frederiksen



I.J.1. Arne Evald Pedersen og Elna Kristensen



I.L. Helene Marie Larsen og Kristian Frederiksen



I.L.1. Ewald Frederiksen og Asta Jensen



I.M.2. Dagny E. Pedersen og Carl Rasmussen



I.N. Margrethe Larsen og John Forsberg



VII. Jens Chr. Markussen



VII.B. Mette Markussen og Josef Christensen



VII.B.1. Birthe Marie Kristensen



VII.D. Larsine
Markussen



VII.D. Jens Lund og 2. hustru



VII.D.2. Vera K.
Lund



VII.E. Bertel Mar-
kussen og Martha
Andersen



VII.E.1. Birte Marie Markussen og Peder
M. Pedersen



VII.E.2. Meta K.
Markussen



VII.E.3. Ingrid K. Markussen og
Thomas Pedersen



VII.E.4. Agnes M.
Markussen og Poul
Thuesen



VII.E.7. Dagny Karen Markussen og Helge Andersen



VII.E.8. Gerda Ruth Markussen og Otto Thuesen



VII.E.10. Aage V. Markussen og Marie N. Hansen



VIII. Søren Larsen og Marie Nielsen med børn



VIII. Tradsborg



VIII.A. Niels Larsen og Karen M. Mortensen



VIII.A.1. Inger M. Larsen og Arne Johs.
Mortensen



VIII.C. Martinus Larsen og Ingeborg O.
Søgaard



VIII.C.1. Esther Larsen og Arne
Gregers Kombak



VIII.E. Jens Peder Larsen og Maren
Kristensen



VIII.E.1. Jørgen Emil
Larsen og Irma Søby



VIII.E.2. Inger Larsen og Erik J.
Nielsen



VIII.F.2. Svend Aage
Larsen



VIII.F.4. Ingrid Larsen og Ernst
Mortensen



VIII.G. Søren Magnus
Larsen

Supplement
til bogens
efterkommeroversigt

Naturligvis er en slægtsbog ikke afsluttet, sålænge slægtens medlemmer stadig er i live, idet der jo hele tiden sker nye ting lige fra fødsler, giftermål og dødsfald, til stillings- og adresseændringer. Nærværende slægtsbog er da også kun ført up-to-date og vil i løbet af få år blive mangelfuld, såfremt fremtidige begivenheder indenfor slægten ikke tilføjes. Det anbefales derfor slægtens medlemmer at gøre brug af efterfølgende sider til nedskrivning af tilføjelser, efterhånden som nye begivenheder indtræffer - i hvert fald indenfor ens egen gren af efterkommeroversigten. Det er en ting, der let lader sig udføre, og som vil være til stor hjælp sidenhen, ikke så meget for Dem selv, som for de af slægtens efterkommere, der engang skal arve denne bog.

For overskuelighedens skyld bør De ved hver tilføjelse anføre det registreringsnummer, som den person, de omtaler, har i bogens tekst.

Supplement, indgaaet efter redigeringens afslutning.

I. M. 2. b.

Inge Rasmussen gik i skole i Sæby. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget ved dette i Glyngøre og Selde. I 1 aar arbejdede hun paa Sundsøre hotel, og efter en tid som husassistent paa en gaard i Risum var hun husbestyrerinde for faderen indtil giftermålet.

Børge Futtrup gik i skole i Ørding. Han var beskæftiget ved landbruget paa forskellige gaarde indtil 1961, afbrudt af militærtjeneste 1955-1956 i København. En tid arbejdede han paa et jernstøberi i Nykøbing M. samt ved Glyngøre fiskeindustri. Siden 1965 har han haft ansættelse ved Durup tømmerhandel, hvor han er beskæftiget med ekspedition samt som chauffør.

dars daursen
* 1805 +1881
Mette Sorensdatter
* 1804 +1880

Soren darsen
* 1850 +1933

Niels darsen
* 1887 +1958
A. Karen M. Mortensen
* 1899 +1971

Jnger M. darsen
1. Arne f. Mortensen
Aase M. darsen
2. Henning Willumsen

dars darsen
* 1889 +1933

Marie darsen
1. Jens E. Frederiksen
Ellen darsen
2. Karl E. Thomassen

Johanne Pedersen
* 1904

Karen darsen
3. Bent V. Nielsen
Esther darsen
1. Arne G. Kombak

Martinus darsen
* 1891 +1930

Gerda darsen
2. Harry Feldskou
Soren b. M. darsen
1. Emelia Augue

C. Ingeborg O. Sogaard
* 1892 +1950

Birthe d. darsen
2. Eivind H. Schultz

Militer B. darsen
* 1894 +1960

Orla b. M. darsen
B. Inga Overgaard

D. Unna Christensen
* 1913

Jnger darsen
1. Irma Soby

Jens P. darsen
* 1897

Anna E. darsen
1. Esur Espersen

E. Marlen Kristensen
* 1906

Jnger darsen
2. Silvad An. darsen

Viggo An. darsen
* 1901 +1970

Anna E. darsen
1. Esur Espersen

Klara M. Pedersen
* 1922

Jnger darsen
3. Karen M. darsen

Soren M. darsen
G. * 1904

Kyvald darsen
4. Ernst Mortensen

Valdemar O. darsen
* 1906

Edvard darsen
5. Astrid Mortensen

H. Hilda b. Knudsgaard
* 1910

Betty K. darsen
1. Arild Thomsen

Betty K. darsen
2. Egon K. darsen

Betty K. darsen
3. Hanne K. darsen

Edvard darsen
6. Edvard darsen

Soren Chr. darsen
7. Soren Chr. darsen

Astrid Mortensen
5. Astrid Mortensen

Ernst Mortensen
4. Ernst Mortensen



Lars Larsen
* 1881 + 1958

Mette Sørensdatter
* 1804 + 1880

Jens C. J. Markussen
* 1851 + 1926

Martha Andersen
* 1892

Lars Larsen
* 1868 + 1905

Lars Larsen
* 1864 + 1939

Christen Larsen
* 1866 + 1947

Peter Chr. Larsen
1. Agnes M. Sørensen
2. Agnes O. Larsen
3. Nicolaj Jakobsen
4. Aage M. Larsen
Kärolini

Gertrud K. Kristensen
* 1870 + 1949

Mette Larsen
* 1868 + 1914

Alfred W. Larsen
5. Emilie Andersen
6. Camilla K. Larsen
7. Gerda K. Larsen
8. Agneta O. Larsen

Niels Chr. Nielsen
* 1865 + 1948

Niels Larsen
* 1870 + 1952

Alma K. Nielsen
1. Knud M. J. Holmgård
2. Dortha A. Giversen
3. Kristian Nielsen
4. Kristian Biagum

Nils Larsen
* 1872 + 1950

Maria K. Mathiasen
* 1870 + 1952

Emma B. Dalgaard
1. Daggy Nielsen
2. Dage Nielsen
3. Dage Nielsen
4. Dage Nielsen

Jens Larsen
* 1874 + 1953

One J. Nielsen
* 1887 + 1966

Anna f. Mathiasen
* 1874 + 1939

Magnus M. Larsen
1. Kristine Mathiasen
2. Erik A. Gyfte Mathiasen

One f. Mathiasen
* 1874 + 1939

Anna f. Mathiasen
* 1874 + 1939

Emma B. Dalgaard
1. Daggy Nielsen
2. Dage Nielsen
3. Dage Nielsen
4. Dage Nielsen

Elisabet M. Larsen
* 1860 + 1908

Hans Chr. Mathiasen
* 1862 + 1963

Yohanna D. Mathiasen
1. Signe G. Mathiasen
2. Estria V. Mathiasen
3. Henrik D. Mathiasen

Anna f. Mathiasen
* 1874 + 1939

Anna f. Mathiasen
* 1874 + 1939

Emma B. Dalgaard
1. Daggy Nielsen
2. Dage Nielsen
3. Dage Nielsen
4. Dage Nielsen

Anna f. Mathiasen
* 1874 + 1939

Anna f. Mathiasen
* 1874 + 1939

Emma B. Dalgaard
1. Daggy Nielsen
2. Dage Nielsen
3. Dage Nielsen
4. Dage Nielsen

Anna f. Mathiasen
* 1874 + 1939

Anna f. Mathiasen
* 1874 + 1939

Emma B. Dalgaard
1. Daggy Nielsen
2. Dage Nielsen
3. Dage Nielsen
4. Dage Nielsen

100 Peder O.
Basse

101 Maren
Christensdtr.

36 Jacob
Jensen
+1745

37 Mette
Mouritsdtr.
+1736

50 Kristen
Pedersen
+1715

52 Troels
Sørensen
+1715

53 Karen
Nielsdtr.
+1705

56 Jens
Jensen
* ca. 1640

58 Jacob
Pedersen
* ca. 1640

16 Laurits
Jensen
+1750

17 Karen
Nielsdtr.
+1782

18 Mourits
Jacobsen
+1766

19 Birgitte
Pedersdtr.
+1778

22 Thomas
Sørensen
+1751

24 Jens
Christensen
* ca. 1680

25 Anne
Christensd.
+1739

26 Søren
Troelsen
+1767

27 Bodil
Christensdtr.
+1771

28 Jens
Jensen
+1748

29 Karen
Jacobsdtr.
* ca. 1690

8 Niels
Larsen
*1735

9 Mette
Mouritsdtr.
*1732

10 Jens
Majgaard
*1710 +1777

11 Birthe M.
Thomasdtr.
*1724 +1798

12 Peder
Jensen
*1723 +1782

13 Mette
Sørensdtr.
*1737

14 Kristen
Jensen
*1735 +1816

4 Lars
Nielsen
*1761 +1838

5 Mette
Jensdtr.
*1759 +1836

6 Søren
Pedersen
*1769 +1839

7 Bodil
Christensdtr.
*1766 +1840

2 Lars
Larsen
*1805 +1881

3 Mette
Sørensdtr.
*1804 +1880