



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



C. Maibøll

Anetavle for
smedemester
Hans Svendsen
og søskende i Mejlby,
Lintrup sogn

Smedemester Hans Terkelsen Svendsen
 =====

Møjlbj, Lintrup sog, fødtes den 20. september 1869 som eldste og eneste søn af smedemester Johannes Svendsen og hustru Stine Marie født Delfs. I anledning af 70 års-fødselsdagen den 20. september 1939 fandtes i "Dansk Smedetidende" nr. 40, aargang 1939, følgende, skrevet af "en kollega":

Som den beskedne og bramfri mand, hr. Svendsen er, er dagen maask for de fleste, kun lige med undtagelse af hans nærmeste og nabokollegerne gledet stille og ubemærket bort. I vor forening i Haderslev vestersamt fortjener Hans Svendsen ved denne lejlighed at mindes som den brave og gode kollega, han altid har været. Hvem af os ældre mindes ikke de første aar af vor forenings tilværelse, hvor vi altid var sikre paa at have Svendsen i vor midte ved vore møder, indtil for 10 til 12 aar siden, da sygdom og lammeise bandt ham til hjemmet. Ingen glemmer vist det opløftende og for os smede saa interessante syn at se Hans Svendsen ankomme til møde, kørende i gig, forspændt med den velværede og velplejede sorte hest. Naar man var saadan kørende, var den 2 1/2 mil lange vej fra Møjlbj til et møde i Gran for intet at regne. Hans Svendsen har lært haandværket hos sin fader, der ogsaa var smed i Møjlbj og ved siden af havde landbrug, som Svendsen drev op til at være et fuldstændigt mønsterbrug. I 1894 var Hans Svendsen til det foreskrevne tre maaneders kursus paa beslagsskolen i Altona og bestod den afsluttende med fineste karakter "sehr gut". I efteraaret 1913 var Svendsen sammen med flere ældre kolleger her fra Foreningen til et tre maaneders kursus paa Teknologisk Institut i København. I verdenskrigen 1914-1918 var han ogsaa indkaldt, endskønt han var over de 45. Den 8. december 1915 gav han som gammel landstormmand møde i Rekrut-Depot II, Krsstsbatl. Landwehr-Inf. Regiment Nr. 31 i Stade. Da han lige var kommet hjem paa Orlov i ugen efter jul samme maaned, kom der telegrafisk ordre til at han straks skulle give møde i garnisonen. Under 3. januar 1916 blev han afskediget til leder af smedien ved den fyrstelig Blawerck-Godsforvaltning i Schönau ved Aumühle, lige øst for Hamborg. I passet

findes følgende tilføjelse : "Dersom Svendsen nedlægger sit arbejde ved godsforvaltningen eller afskediges af samme, skal han straks meld sig ved Distrikts-Kommando DI i Altona, saa han igen kan overskrives til sin troppeafdeling. Svendsen er krigsduelig, men over 39 aar gammel. Da Møjlby og omegn mangiede sin smed, blev Hans Svendsen efter ansejning hjemmefra frigivet fra tjenesten i Schönau og dermed ogsaa fra militæret den 15. august 1916.

Hans Svendsen var en af de faa i Møjlby, der rigtig var sig sin danskhed bevidst. Derom vidnede, at han allerede i sine unge aar blev aktionær i Foldingbro Forsamlingshus, ligesom han havde samlet sig en mængde gode danske bøger. En af nabobørnene paa Møjlbygaard, postmester Olav Iversen Kjems, fortæller i slutkapitlet af sin bog "Kjems gaards Saga og Slagterne Kjems" følgende om sin gamle nabo: "Næste dag var vi ude at se stedet, hvor afstemningsaftenen skulle tilbringes. Det var, i mangel af forsamlingshus, smedjen, byens største lokale. Her blev vi af smeden Hans Svendsen hilset med et "Velkommen hjem", kun to ord, og dog en hel historie. I smedjen var man i færd med at krænse væggene med grønt; ogsaa essen fik denne prydd og kom til at ligne en foræmøining; inde paa ildstedet fik "Den tapre Landsoldat" og "Isted-løven" sin plads, ligesom den indlagte telefon. Smeden var en mand med hjertet paa det rette sted; han havde meddelt, at nu blev der i otte dage ikke arbejdet i smedien med smederiet. - Om aftenen fyldtes smedien, der nu godt nok lignede en samlingsaal, af egnens folk og deres gæster. En præst fra fyn, Eggert, Sandager (søsnere i Hybøl) holdt talen og lignede Sønderjylland ved en smedie, hvori der var blevet arbejdet. Saa blev der drukket kaffe og sunget og holdt smaa taler, og alt imens indløb afstemningsresultaterne til telefonen paa essen. I Møjlby, deene rent danske egn, var der ingen spænding om udfaldet; eller da kun om de 100 pot. kunne naas; der blev 129 danske og fem tyske stemmer. Disse fem mente man at kunne udpege og deres motiver. - Der maas arbejdes, ikke blot i Møjlby smedie, men i og for Sønderjylland, og jeg

vil haabe, at slægterne fra Kjæmgeard stadig - hvor de end nu bor og færdes - maa føle forbindelsen med Sønderjylland og være levende med i ansvaret for dets fremtid".

Stykket i "Dansk Smedetidende" sluttede med følgende linier : "I 1928 maatte Svendsen ,grundet paa svigtende helbred, bortselge sit landbrug og byggede da et nyt hus ved siden af smedien. Han har aldrig været gift, men hans hus har altid været bestyret af den ugifte søster Christiane, der ogsaa omsorgsfuld plejer ham under hans tiltagende regelmæssige svaghed. Vi vil takke Hans Svendsen for hans vedvarende trofasthed overfor vor forening og ønske, at han ret snart maa finde en køber og værdig aftager til sin forretning, og ikke mindst ønsker vi blide kaar for ham og hans trofaste søster i deres alderdom.

Hans Svendsen var dengelligende i mange aar paa grund af tuberkulose i hoftaledet, en lidelse, som han var med utrolig taalmodighed. Fra den 25. maj 1940 til dødsdagen den 3. maj 1941 laa han paa sygehuset i Gram og jordfæstedes torsdag den 8. maj i familiegravstedet paa Lintrup kirkegaard. I eftermælet, som fandtes i "Dansk Smedetidende " af 16. maj: med det til sidst :

"Med Hans Svendsen er en haandværker af den gamle skole gaaet bort, grundig, solid og ærlig i al sin færd, en brav mand, der paa alle omraader nød sine kollegers agtelse her i Smedeforeningen for Haderslev Vesteramt. Om vi end nu i mange aar, grundet paa Hans Svendsens sygdom, har maattet undvære ham i vore forsamlinger, fulgte han dog med interesse vort arbejde og var foreningen et trofast medlem.

Erre være Hans Minde !

En Kollega.

.....

Smedemester Hans Svendsens eftermøle i "Flensborg Avis"
 =====

En af Rødding-Ignaus kendte Danske, Smedemester Hans Svendsen i Mejlbj, er efter mange Aars Lidelser afgaaet ved Døden paa Amtssygehuset i Gram, næsten 72 Aar gammel. Hans Svendsen tilhører en Slægt, hvis Medlemmer gennem mindst 300 Aar har dyrket Smedefaget, og af disse var kendt som en ualmindelig dygtig Haandverker. Han deltog i Kursus i Slesvig og aflagde det foreskrevne Mesterprøve ved Beslagskolen i Altona 1894, men endnu saa sent som i 1913 deltog han i et tre Maaneders Kursus paa Teknologisk Institut i København. Sit Landbrug drev han mønsterverdigt, men Smedjen var hans Kælebarn, og det var en stolt Dag for ham, da han i 1914 kunde rejse den rummelige Nybygning forsynet med de mest moderne Maskiner og Værktøj.

Hans Svendsen var altid levende interesseret i vor nationale Sag. Han var saaledes med ved Oprettelsen af Faldingbro Forsamlingshus og indsamlede i sit Distrikt et betydeligt Beløb til "Køllemalesvigsk Udvalgs" Arbejde. I over 20 Aar sad han i Bestyrelsen for Mejlbj Andelsmejeri. Da Sognets fire skoler i 1913 og 1914 afløstes af Nybygninger, var han Medlem af Skoleraadet for Lintrup-Mejlbj, og efter Genforeningen var han Medlem af Lintrup Sogneraad. I de sidste tolv Aar var Hans Svendsen plaget af sygdom, næsten altid sengeliggende, men hans lyse Sind og mangesidede Interesser hjalp ham med til at bære de tunge Lidelser.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Smedemester Hans Svendsens ejendom i Mejlbj, Lintrup sogn

Paa det gamle kort fra udskiftnings-tiden (omkring 1600), ligesom det fra Tornum tegnet af Peter J. Petersen (Meiborg), som gik tabt ved branden af Mads S. Madsens gaard, i tyverne findes Hans Svendsen ejendom som et af de lindevedske steder i Mejlbj. Kortet findes til alt held i en nøjagtig kopi af undertegnede, fremstillet 1913 til brug ved undervisningen.

Ejendommen, der har nr. 103, tilhørte dengang en Niela Pedersen og bestod i hans og de følgende ejeres tid foruden huset af kaalhaven og toften "tre Blokke", der laa lige syd for huset og begrænsedes af stien fra smedien østpaa. Vesten for ejendommen laa endnu et hus (nr. 101) med en lille, smal toft, der tilhørte en Niela Christiansen (ligesledes lindeveds undersaat, nr. 101), mens en tredje toft over mod Samedgraven hørte til Hans Jørgensens gaard (nu Holger Madsens enke). Vest for denne gaard laa ved denne tid endnu en gaard, tilhørende en Niels Jørgensen, men de to gaarde er senere blevet lagt sammen til een.

Den næste ejer er vistnok Peder Nielsen, søn af Niels Pedersen. Den 31. maj 1858 fandt et ejerskifte sted, idet Mette Lauridsdatter, enke efter Niela Pedersen, der maaske var en søn af Peder Nielsen, men siden gift med Christian Petersen Gildbjerg i Mejlbj, solgte huset med kaalhave og toften "tre Blokke" til Bertel Hansen Sørensen fra Raadager. Kontrakten, der har påtegnelsen "Adelig lindev. Frihed", er indført i bibog litra. K. pagina 743 den 14. juni 1858. Købesummen var et hundrede rigsdaler rigsmønt, og køberen overtog den paa stedet hvilende og protokollerede aftag til Haren Peters, sikkert enke efter Peder Nielsen.

Bertel Hansen Sørensen solgte den 22. oktober 1868 stedet for 300 rigsdaler til smedemester Johannes Svendsen fra Tornum, som under 1860 d. marts havde faaet bevilling til at drive smedehandværket i Lintrup sogn. Den 17. november 1860 købte han af Andreas P. Kjems paa Mejlbjgaard det paa denne gaards grund staaende smedehus for 106

rigsdaler rigsmønt og hyrede samtidig grunden for 50 aar, efter hvilken tid den kunne overtages efter taksation. Den 29. august 1871 fik Smedemester Johannes Svendsen af myndighederne tilladelse til at opføre en ny smedie, fem fag stor, grunduret og teglhwngt. I hans tid udvidedes landejendommen to gange, først den 5. oktober 1872 ved købet af den saakaldte "Østerskov", 5 tønder 16/16 skæppe i kvantitet og 7 tønder 11/16 skæppe i bonitet. Sælgeren var bonde Hans Nielsen i Møjlby. Østerskovlykken bestod omkring 1800 af to parceller, en større mod nord, der ejedes af Holden Sørensen (1943 :Olav Madsen) og en mindre mod syd(ejer Lene Nissen), der boede i et af husene øst for byens gamle skole. Den anden handel fandt sted den 1. marts 1873, da Johannes Svendsen af gaardejer Hans Hansen (nu Søren Conradsen) købte den saakaldte "Sønderskov" for 675 rigsdaler pr. courant. Hegnene i Østers- og Sønderskovene har op til vore dage haft talrige blomster og planter, der kun findes i skove. Træerne i Møjlby skov ryddedes i tiden mellem 1840 og 1850.

Johannes Svendsens søn, Hans Svendsen, overtog landejendommen 1905, men havde to aar før af gaardejer Mads Nissen Madsen købt trekanten med den grund, smedien staar paa, i alt 55 ar 75 kvm. I aaret 1907 blev Hermann Westensees ejendom udstykket, og dette benyttedes til købet af Nyeng og Møjlgaard. Et par aar senere gik Mads Hansens (nu Søren Sørensens-Bødker) samme vej, og toften øst for huset kunne lægges til ejendommen. 1913 solgtes enkefru Kjestine Jacobsens gaard (nu postbud Heesch) og toften mellem trekanten ved smedien og vejen efter Tornum kom derved ind under ejendommen. Vester Møjlgaard, ogsaa kaldt An' Klovtofts Møjlgaard, som i flere aar havde været lejet af forhenværende gaardejer Søren Madsen, købtes af denne enten 1917 eller 1918. An' Klovtoft, der stammede fra gaarden Klovtoft ved Jels, var enke efter en af ejerne paa Holger Madsens gaard og fik dengang tillagt som aftægt. Hun boede som aftægtskone i det ovenfor nævnte hus, der tilhørte Niels Christiansen. Huset blev ogsaa kaldt "Pumpemariehus."

Den store udvidelse af landbruget krævede opførelsen af en stor stald-og ladebygning, der saa sent som 1918 opførtes med et grundmurret halvtag mod vest. 1928 solgte Hans Terkelsen Svendsen landejendommen til Anders Jensen, efter at han forinden havde ladet opføre et nyt beboelseshus paa toften ved smedien. En nybygning af smedien, der var forsynet med de mest moderne maskiner, rejstes kort før den første verdenskrigs udbrud 1914.

Oplysninger for smedemester Hans Terkelsen Svendsen og
 =====
spøskende
 =====

1. a) Hans Terkelsen Svendsen, smedemester i Køjlbj, Lintrup sogn, født est. den 20. september 1869, hjemmedøbt den 17. oktober, i kirke den 5. december, død paa sygehuset i Øram den 3. maj 1941, hvor han havde opholdt sig uafbrudt siden den 20. maj 1940, begr. Lintrup den 8. maj. Faddere: pige Anne Marie Hansen af Køjlbj mark, ungkarl Claus H. Ullsen af Fuglebek, lærer Elias Sørensen, Køjlbj, ungkarl Peter Kjems, husmand Søren Jensen, begge Køjlbj.
1. b) Anne Marie Svendsen, født den 28. dec. 1870 i Køjlbj, hjemmedøbt den 9. febr. 1871, i kirken den 5. marts, døde af lungebetændelse den 2. januar 1943 (lørdag), begr. paa kirkegården ved Holsted st. fredag den 8. jan. - gift med landmand Jens Christian Jensen, først paa Køjlbj mark, senere i ^{Aastrup} ~~Køjlbj~~, en søn Johannes Jensen. Faddere: Afdøde gaardejer Niels Sørensen enke Kirsten Sørensen af Køjlbj, husmand Søren Jensens kone Jensine Nielsen, Køjlbj mark, Søren Christian Andersen, skolelærer A. Sørensen, ungkarl Niels ^{Wendt} af Vidåing (Tornum mark), pige Anne O. Kjems af Køjlbj.
- 1 c) Kette Kirstine Svendsen, født den 28. oktober 1873, døbt den 30. november, døde ugift paa fødestedet i Køjlbj den 19. januar 1918, hjerteslag efter længere tids sygdom, begravet paa Lintrup kirkegaard den 26. januar. Faddere: Farversvend Hans Jørgen Delis, Holsted (barnets morbroder) lærer Elias Sørensen, ungkarl Søren Madsen, Køjlbj, pige Inge Marie Madsen, pige Bedil Marie Hansen, begge Køjlbj.
- 1 d) Christiane Dortha Svendsen, født den 14. oktober 1875, døbt den 5. december, død hos søsteren i Jejsing søndag den 26. september 1948 kl. 11, 40, efter at hun to dage før var blevet ramt af en hjerneblødning, begr. Lintrup torsdag den 30. sept. hun opholdt sig hos os fra den 10. januar 1942. ligesom søsteren under c ugift.
- Faddere : Snekker J. H. Holberg, s hustru Anne Katarine af Hjerting (barnets faster), parcellist J. J. Bennetsens hustru Kette Kirstine paa Tornumgaards mark, ungkarl Søren Madsen, Køjlbj, ungkarl Elias Joh. Sørensen og pige Karoline K. Jensen, begge Køjlbj.

- 1 e) Kathrine Karoline Svendsen, født i Mejby den 9. maj 1879, hjemmedøbt den 27. juni af præsten, barnet døde før det kom i kirke den 29. juni 1879, begr. den 4. juli (ingen faddere).
- 1 f) Marie Cathrine Svendsen, født den 5. oktober 1880 i Mejby, døbt i Lintrup kirke den 26. december, døde den 26. juli 1942 paa Brørup sygehus af en hjerneblødning, begravet paa Holsted st. kirkegaard torsdag den 30. juli (faddere : pige Ans Kathrine Svendsen af Vester Hjerting, ungkarl Jacob Peter Jacobsen, ungkarl Thomas Figge, pige Bise Marie Jespersen, alle Mejby, pige Marie Jensine Holberg af Lintrup. Cathrine var gift med Marius Kadsen, søn af Hans Kadsen og Eleonora Elisabeth Bruckow (af den kendte præstelig i Notmark) i Hjerting Mose. Ingen børn. Cathrine var kendt som en meget dygtig syerske.
- 1 g) Johanne Svendsen, født i Mejby den 19. juli 1883, døbt den 23. oktober, var uddannet som mejerske, døde ugift hos søsteren Cathrine i Bjæreborg den 1. december 1918, kl. 3 eftermiddag, begravet paa Lintrup kirkegaard den 7. december. Dødsårsag: spansk feber m. lungebetændelse. Johanne var mejerske i Hjerting, Skodborg, Kastvraa og Hårup (als) og stod for smørret, som flere gange kaldedes med præmier.
Faddere i Lintrup kirke: lærer Jes Clausen, ungkarl Martin P. Jacobsen, pige Caroline Jacobsen, alle Mejby, kone Anne Grandal og pige Bodil Marie Hansen, Mejby mark.
- 1 g) Syvering Karoline Svendsen, født i Mejby den 17. december 1885, døbt i Lintrup kirke den 28. februar, faddere: ~~Martin~~ Grandal, Mejby, ungkarl Jens Peter Jacobsen, pige Marie Hansen, pige Marie Jacobsen, pige Bodil Marie Jespersen, alle Mejby.
gift med Friedrich Junkuhn, først smed, senere landmand.
Børn : 1. Helga ; 2. Dagmar; 3. Svend; 4. Hanne, 5. Marly, 6. Agon;
7. Elli. 8. Agnes.
- 1 h) Karen Elise Svendsen, født den 15. februar 1889, døbt den 5. maj.
Faddere : pige Marie Jacobsen, Marie Iversen, ungkarl Søren Hansen, ungkarl Peter Jørgensen og pige Marie Hansen, alle fra Mejby.
viet i Ribe Domkirke den 16. april 1920 til lærer Christian Hansen Maiball af Mejby, født i Ulkebøl Sten, Ulkebøl sogn, den 29. maj 1863 som søn af kældner og murer Hans Christian Maiball og Marie Dorothea I. Mathiesen, fra november 1920 til 1. juli 1929 lærer i Sejling.

Tilføjelse til side 4 : 1 f) Under "Jordelær ved Holsted St" fandtes i det lokale dagblad følgende : "Under meget stor deltagelse blev Kathrine Madsen, Frederiksberggade, Holsted St., i gaard begravet paa Det. Sæuers Kirkegaard. Til baaeren var sendt et veld af kranse, der iblandt flere signerede. Ved baaeren paradere de Holsted St.s borger - forenings og Arbejderforeningens fane.

I kirken indlededes med salmen "Hvo ved, hvor nær mig er min ende", hvorefter pastor Juhl, Svelling, talte ud fra Apostlenes Gerninger, 20. kap. : "Nu overgiver jeg eder til Gud og hans naedes ord, som for - naar at opbygge eder og at give eder arven iblandt de helligede".

Naar vi i dag skal tage afsked med hende, der blev saa brat ta - get bort, vil tankerne melde sig hos de tilbageblevne, hvor skal hjælp en komme fra til selv at komme igennem dagene, der kommer. Jeg vil da minde om apostlen Paulus ord : "Jeg overgiver eder til Gud og hans naade". Alle, der har mistet en nær, ved, hvor naedig vi giver slip paa den, men vi maasaa have lov at sige : "Jeg overgiver hende til Gud og hans naade". Naaden er ikke det sidste, men paa dommens dag skal de døde gaa frem af graven og de irrelste gaa ind til et evigt liv.

Man sang "Gud skal alting maae" , og til salmen "Kirkeklokke, ej til hovedsteder" blev kisten baaeret ud af kirken. Ved graven forret - tede pastor Juhl jordpaakastelsen, hvorefter de to faner sænkedes over graven.

En sveger til afdøde takkede paa familiens vegne for den store deltagelse og indbød folget til mindefest paa aholdshotellet. Her blev sunget en del salmer og talt af naaboer og venner. Afdødes mand, Marius Madsen, bragte til sidst en hjertelig tak for alle de snukke ord".

II. FORMLØRE

N. Johannes S v e n d s e n, smedemester og landmand i Mejlbj, Lintrup sogn, født paa Tornungaards mark, Lintrup sogn, den 25. novem - ber 1834, døbt den 27. nov. konf. 7. april 1860, død paa Spanggaarden ved Hovngaard den 19. marts 1907, begravet Lintrup. (Ligtale)

Apr 26/3.
viet til

3. Stine Marie D e l f s, født den 6. august 1844 i Bobøl, Føvling
 sogn, død i Højby, Lintrup sogn, den 16. oktober 1902, begravet den
 22. oktober. Ligtale.

Johannes Svendsens billede i visitfoto fra 1860'erne fra foto-
 graf Nicolai H. Hjort, Ribe, findes i det kongelige Bibliotek (Bjers
 Oehner: Fotografier i Danmark, Køb. 1956, side 143). Johannes Svendsen
 mistede sammen ^{med} en ældre og en yngre broder hørelsen - man sagde
 naturligvis dengang, at de var forbeholdt - men kunde straks klare
 sig ved mundaflesning; dertil kom senere mund-haend-systemet, som han
 lærte ved svenneret med de mange tunghøre og døve, der besøgte ham.
 Som haandværker var han meget dygtig, ogsaa til klejmedearbejder,
 laase af forskellig art, beslag til møblen Vi ejer en sukkertang, som
 han selv har smedet.

bedsteformlere

4. Svend Houlrik Terkildsen, smedemester paa Tornungaards mark, Lin-
 trup sogn, født samme steds 1790, døbt 12. p. trinitatis, død som pen-
 onist og smed i Tornum den 19. februar 1842, bgr. den 24. februar.
 viet i Hjørtting den 28. november 1817 til

5. Anne Jensdatter Povlsen fra Hjørtting, døbt den 2. september 1798,
 fremstillet i kirken den 13. søndag efter trin. s. aar, død i Tornum, 64
 aar gammel, den 12. august 1862, begravet Lintrup den 16. august.

B a r e

- a) Mette Maria, født den 23. januar 1820, døbt den 24. januar, død den
 30. marts 1824, begravet sammen med farmoderen den 9. april. (fæ-
 dere : Karen Terkildsdatter, Tornungaardsmark; Anders Povlsen, Hjørt-
 tting, Christian Terkildsen, Tornungaards mark.
- b) Jens Svendsen, født den 17. februar 1822, døbt den 17. 2., død den
 23. maj s. aar, bgr. den 28/5. fæddere: Jonfru Cecilie Wilhelmine
 Kase, Lintrup, Niels Paulsen, Hjørtting, Peter Mortensen, Tornum, Hulrig
 Terkildsen, Tornungaards mark (farbroder).
- c) Anne Mathine Svendsdatter, født den 3. maj 1823, døbt samme dag;
 konf. 1839, gift med smedkernester J. H. Holbæk, Hjørtting. fæddere:
 Anne Jørgensdatter og Niels Jensen af Hjørtting; Hulrig Terkild-
 sen af Tornungaards mark.
- d) Terkild Svendsen, født den 30. september 1825, døbt samme dag; fæd-
 dere : Anne Magdalene Nielsdatter af Aastrup, Hulrig Terkildsen,
 Tornungaards mark, Niels Knak af Tornum, Niels Jensen af Vilslev.
 Terkild Svendsen, der endnu var i live efter 1890, har efterladt
 sig følgende optegnelser :

Ich heie Terkel Svendsen. Mein Vater ist seit einem halben Jahre todt. Ich bin hier sechs Jahre im Institut gewesen. Ich kam 1836 in das Institut. Ich bin jetzt 17 Jahre alt. Ich habe Religion, Rechnen, Zeichnen, Schreiben u. Lesen gelernt. Ich bin am 30. September 1826 zu Thornumfeld bei Hadersleben geboren. Nach der Konfirmation will ich ein Weber werden u. werde mich bestreben mir selbst mein Brodt zu verdienen. Ich werde mein Mglichstes thun, um fromm u. recht, wie es einem Christen gesieht, zu leben u. mich vor allen Snden unter Gottes Beistand zu hten suchen. Ich will standhaft allen Reizungen und Lockungen widerstehen u. meine Snden, wenn ich dennoch gehe, ernstlich bereuen und mich bessern. Dazu hilft Gott mir durch seinen heiligen Geist, durch sein Wort u. durch die heiligen Sacramente. Ich will in der Tugend und Liebe Gottes u. meines Erlsers meine Mchste Freude suchen und will nicht traurig und unzufrieden sein, wenn mich die Welt verlist oder mich, einen armen Taubstummen, verstst. Ich glaube, dass Gott unser Vater, Jesus Christus unser Erlser u. der heilige Geist unser Beistand in der Tugend u. Heiligung sei. Bei der Konfirmation bete ich: Verless mich, dein armes unglckliches Kind nicht, sondern helfe, dass ich mein wahres Glck finde. Amen.

Skrevet paa Provstamme-Institutet i Slesvig es. August 1842, et halvt aar efter faderens dd.

- e) Mette Marie Svendsdatter, fdt paa Tornungaards mark den 20. september 1820, dbt den 9. nov. i kirken, dd godt to aar gammel den 29. marts 1830, begr. den 4. april. Faddere: Marie Lovise Lorentsdatter af Skodborg, Christian Terkelsen af Tornungaards mark, Anders Jensen af Hjerting (barnets morbroder), Karen Madsdatter, Lintrup.
- f) Jens Svendsen, fdt den 5. april 1832, dbt den 6. april, Faddere: Ingeborg, Laurids Madsens kone af Tornum mark, Lene af Tornungaard, Anders Jensen af Hjerting, Gunde Mortensen og Hans Hansen, Tornum. Jens Svendsen var bosiddende i Vester Hjerting, Guldager sogn, hvor han var fisker og smand.
- g) Johannes Svendsen, fdt den 25. november 1834 paa Tornungaards mark 1834, dbt den 27. november, konf. den 7. april 1850 - se side 5 - 6 under nr. 2 - 3.
- h) Christian Emil Svendsen, fdt den 4. september 1838, hjemmedbt den 7. september, blandt fadderne Christiane Jensdatter, dd den 11. februar 1841, begravet Lintrup den 20. februar.
6. Hans D e l f s, edsvoren karl ved grnsen, fdt i Hassmoor, Pnsborg, Frue sogn, den 27. april 1807, dbt den 3. maj, dd som husmand i Grklint, Hlsted sogn, den 16. januar 1874, 66 1/2 aar gammel. trolovet som ungkarl Hans Delfs af Jernved i Lintrup den 27. april 1838, viet sst. den 27. april 1838 (trolden 14. april 1838) til
7. Mette Marie Clausdatter Joehumsen, fdt paa Arlund Mark 1810, fremstillet i Lintrup kirke den 26. marts, dd i Hjlby den 24. maj 1874, begravet Lintrup den 30. maj.

Hans Delfs betegnes ved trolovelsen som ungkarl fra Jernved, boede først som inderste paa Mejlbj mark (som forlovere nævnes Laurits Sørensen af Mejlbj og Jochum Jansen, Aarlund mark), boede senere paa Aarlund mark, hvorfra familien den 30. august 1840 flyttede til Jernved sogn.

Adsvoren toldkarl Hans Delfs omtales flere gange i N. Alkwaig "Smugleriet ved Kongesøen i Mandts Mind" (Fra Ribe Amt. 1905, 1907 og 1909) fra omtrent 1838 til 1850, side 57 ff. "Efter skriftlige kilder (retssager) skal tilføjes et par oplysende historier om spritesmugleriet.

Matten mellem den 12. og 13. oktober 1838 smuglede kromanden i Stenderup 47 ankre over, som blev lagt op i en af Plougstrup-gaardene. Straks efter, at man godt og vel havde faaet alt under tag, trængte toldbetjent Linge og hans karl Delfs ind ad to forskellige døre og fandt smuglergodset. Det var jo en veldig fangst, og det kan være, at det har gjort Linge lidt ør i hovedet, saa han ikke i øjeblikket har været klar over, hvor langt hans ret gik. Man sætte i alt fald Delfs til at bære ankrene ud, men blev siden betænkelig og ordrede ham til at bære dem ind igen. Siden holdt Delfs og en anden toldkarl, der var kommet til, vagt, mens Linge red til Faldingbro for at faa nærmere ordre. Det endte naturligvis med, at de to toldkarle fik ordre til at forlade stedet, ti toldvæsenet kunne jo ikke paa egen haand foretage en husundersøgelse. Og det er endda muligt, at ejeren af gaarden har faaet en undskyldning.

Dermed havde vel saa den sag været ude af verden, thi tolderne kunne jo ikke bevise, at brændevinen var smuglet over, og det kunne derfor ikke konfiskeres. Men at kromanden var bange derfor, er jo rimeligt, og han kom da ogsaa snart til stede og kom i spektakel med toldkarlene. Imod den sidst ankomne er han dog forelsbig skikkelig, for han havde straks vist sit toldtegn. Maar Delfs trods al opfordring ikke gør det samme, kommer det formentlig af, at han har glemt det hjemme; da kromanden mærker det, bliver han meget mærganende, skulder ham ud for kæltring og indbrudstyv, truer ham med en sten, tager ham i brystet og dunker ham op mod væggen osv., og først da den anden toldkarl blandede sig i striden, skulde han ogsaa ham ud. Men kromanden slipper godt fra det altsammen, thi slutter retten, da striden mellem ham og Delfs under de givne forhold saa betragtes som privat, saa man den deraf flydende strid mellem ham og den anden toldkarl ogsaa betragtes som privat (o, vidunderlige distinktion!), uagtet denne sidste har legitimeret sig. Men da kromanden dog har tilstaaet, at han vidste, Delfs havde været toldkarl og samme morgen havde set ham sammen med Linge inde i gaarden, saa vækkes en formodning om, at han --

inød bemægtelse -- alligevel vidste, at Delfs var toldkarl, hvorfor han bliver at idømme sagens omkostninger. - 1834 ansattes 14 nye edsvorne toldkarle."

"En lignende sag møder vi fra 1848, idet en gaardmand i Antte er tiltalt for, at han ikke har villet tillade en toldkarl en busundersøgelse, da denne har forfulgt en smugler med en krampekke til hans gaard ("frisk fod"). Men da karlen ogsaa har forsøgt at vise sit toldtegn - som det synes, fordi han gik ud fra, at tiltalte maatte kende ham, naar de saas hver dag - slipper gaardmanden for videre tiltale. Dog idømmes han sagens omkostninger, fordi der er stærk formodning om, at han alligevel har kendt betjenten, der bor i samme by. Han redder sig ved det samme kneb som kronmanden i forrige sag, og som anvendes ofte, "at han vel vidste, at karlen havde været i toldvæsenets tjeneste, men at det var ham ubekendt, om han endnu var det, eftersom han ikke havde lagt synderlig mærke til hans færd."

Hans Delfs og Mette Marie Johansen havde følgende børn :

- a) Hans Glansen Delfs, født paa Mejlbymark, Lintrup sogn, den 18. juni 1838, døbt straks og døde ~~mindre~~ mindre end en time gl. begravet i Lintrup den 24. juni.
- b) Inger Marie Delfs, født den 6. juli 1842, død 50 1/4 aar gammel som ugift sydpige hos svegeren Johannes Svendsen i Mejlbymark den 28. oktober 1892, begravet den 3. november. Gravtale.
- c) Hilma Maria Delfs, født i Bobøl, Føvling sogn den 6. august 1844 gift med Johannes Svendsen i Mejlbymark - se nr. 2 - 5 IIII -
- d) Hans Jørgen Delfs, født den 5. juni 1848 i Bobøl, Føvling sogn død i Tarn, Egvad sogn, den 18. oktober 1928, bgr. den 24. okt. fra Tarn kirke, farvermester i Tarn.
viet i Abild den ~~11. oktober~~ 3. oktober 1878 til Anna Christine Klindt, datter af gaardejer Christen Johansen Klindt og Karen f. Paulsen i Sølsted, Abild sogn, født den 25. marts 1854, døbt den 5. april, død i Tarn den 2. maj 1934.

Oldeforeldre

8. Terkel H u l r i g s e n, smedemester paa Tornungsgaards mark i Lintrup sogn, født i Brandstrup, Rangstrup herred, 1766, døbt den 12. marts, begravet paa Lintrup kirkegaard den 3. maj 1811 som Terkild Haulrichsen smed.

trol. den 9. okt. 1789 i Niels Andersens hus i Tornum; karlen Terkel Haulrichsen af Grønneboek med mandens steddatter (viet i Lintrup kirke den 20. november 1789)

9. Mette Marie Svendsdatter fra Tornum, født 1758, døbt invocavit, død den 3. april 1824, begravet den 9. april paa Lintrup kirkegaard.

H a r t a :

- a) Svend Haulrichsen, født 1790, fremstillet i kirken 12. p. trin.
faderens eftermand som smed paa Tornungsgaards mark - se nr. 4 - 5 IIII
- b) Maren, døbt 24. p. trin. 1792, døde den 11. april 1822, 28 1/2 aar gl. opholdt sig hos broderen Svend Terkelsen paa Tornungsgaards mark.

- c) Nulrik Terkelsen, døbt i Lintrup d. søndag efter trinitatis 1795, lærte smedehåndværket og viedes den 22. april 1826 i Lintrup til pigen Anna Madalene Nielsdatter fra Aastrup by og sogn, 29 år gammel; som forlover Svend Terkildsen.
- d) Christian Peter, døbt anden juledag 1797, konfirmeret 1816, vist identisk med parcellist Peter Terkelsen paa Navngaard, som findes blandt fadderne 1839.
- e) Karen Terkildsdatter, døbt 17. marts 1801, konfirmeret 1817, viet i Lintrup kirke den 8. juli 1825 til Niels Jensen, tjænestekarl fra Villev, Gørding herred. Som forlover nævnes Svend Terkildsen.
- f) Kada Terkelsen, der er gift med Hanne Margrethe Madsdatter. De fik den 11. oktober 1839 et barn døbt ved navn Johanne Madsen (født den 9. oktober), fremstillet i Lintrup kirke den 17. november.

Blandt fadderne ved Terkel Nulrighs ældste søn Svends daab 12. p. trinitatis 1790 nævnes Jens Huldreichsen og Anna Jensdatter af Grønnebak, Jels sogn. Om

~~Jens Petersen Huldreich og Else Madsdatter~~ oplyser Jels kirkebog følgende:

Jens Petersen Huldreich, 1/3 gaardbesidder i Grønnebak (søn af Peter Huldreich i Gestrup og Kirsten Lauridsdatter fra Jøgerup), født 1741, død 76 år gammel den 20. januar 1817, bgr. den 26. januar.

viet den 30. december 1773 til

Else, datter af Svend Iversen og Anna Madsdatter i Kalltæk, Jels sogn, død den 23. oktober 1816, bgr. den 27. oktober. to døtre betegnes 1814 som aftægtsfolk paa Graasten ved Grønnebak.

B a r n :

- a) Anna Huldreich, født den 15. okt. 1775, døbt dagen efter (faddere: Mette Marie Madsen, Kads Svennessen og Anna Lauridsdatter), gift med gaardejer Nichel Michelsen Huldreich, en søn af samme navn født 10. juni, døbt 11. juni 1801, død 8. aar 11. okt. bgr. faddere 1801; Terkel Huldreich, smed i Fornum, som holdt barnet, Laus Møder og Gunder Huldreich, begge Grønnebak.
- b) Kirsten Marie Huldreich, født den 24. april 1777, døbt den 27. 4., død den 31. december 1778, bgr. 3. 1. 1779. Faddere: Kirsten Marie Sundberg af Grønnebak; Andreas Lund, Anne Christine Pøben af Jels.
- c) Kirsten Huldreich, født den 21. nov. 1779, døbt 24. 11. faddere: Ellen Hanses, Jens Povelsen, Elisabeth Pedersdtr, alle fra Grønnebak. død den 20. sept. 1814, bgr. 28. sept. gift i 8 aar med Otto Diedrich Sørensen i Dover, Lintrup sogn (en datter Karen, 13 år gl. skilt. gift 2. gang i tre aar med efterl. Jlaus Nielsen fra Kastrup.
- d) Gunder Huldreich, født den 16. april 1787, døbt den 18. 4. faddere: Karen Overbeck, Jels skole, Ebbe Bartholin og Lene Lind, Grønnebak. gift med Rasmus Bertram Jørgensen ved Grønnebak.

10. Jens Povlsen, gaardejer og kirkeværge i Hjerting, født den 28. september 1766, død den 26. september 1822,

trolovet den 18. juli 1796, viet den 11. november samme aar til 11. Anne Cathrine Nielsdatter af Fornum, født ca. 1768 i august, død 64 år 6 måneder gl. den 18. februar 1823, bgr. den 26. februar

Jens Povlsen overtog gaarden i Hjerting efter faderen 1796, og 1823 fik sønnesønnen Povl Jensen den. Tre aar senere deltes gaarden:

a) Hovedparcellen fik Jeppe Ørskov Petersen, som 1843 solgte den til Christen Peter Møller - den kaldes Mølvejgaard. b) Knap 9 td. land købte Niels Nielsen 1850. Denne ejendom købte Jeppe Nielsen 1861. - I 1862 købte Hans Petersen Lassen den og lagde den sammen med en halv ejendoms, aurd. I 1871 købte Hans Peter Hansen Thau denne gaard, men han solgte den igen til Peter Mathiasen Clausen i 1873. - For tiden (1961) nævnes Karl E. Hansen som ejer af Mølvejgaard. (Telefonbogen under Rødding).

Jens Povlsen og Anne Katharina Nielsdatter havde følgende børn:

- 1) Peter, fremstillet den 10. søndag efter trin. 1797. faddere: Pøstens søsterdatter Lene Sophie Ørnlund, Hans Simonsen, Hans Hansen, Anders Povlsen (barnets farbroder), Anna Knuds.
- 2) Anna, fremstillet 13. p. trinitatis 1798 (2. september). faddere: Johanne Hanskone, Vilslev, Hans Boysen, Terkel Jensen, Anders Povlsen og Jomfru Ørnlund.
- 3) Poul Jensen, fremstillet anden pinsedag 1800, døde som barn. faddere: His Povlsens kone af Hjerting (Lene Madsdatter); Anders Povlsen, Peter Christian Smed af Gram, farver Niessen af Hjerting, Ane Jenskone.
- 4) Poul Jensen, fremstillet Maria himmelfartsdag 1801, som parcelist i Hjerting medlem af den Slesvigske Forening, form. død den 24. oktober 1850. gift den 8. november 1823 med Anne Marie Jespersen fra Hylderup, 17 år gammel. - faddere: Maren, Anders Sørensen, Ester Povlsen.
- 5) Niels, fremstillet skærtorsdag 1803, død 11. uger gammel, bgr. den 22. april. faddere: Marie Nielsdatter, His Povlsen (f. 1774), Hans Jørgensen, Maren Anderskone, Jens Thomsen.
- 6) Niels, fremstillet den 2. februar 1806; Madame Kaae bar barnet, Christian Povlsen, Hans Jørgensen, Jens Thomsen, Anders Povlsen, Anne Jensdatter, alle fra Hjerting.
- 7) Anders, fremstillet den 15. maj 1808, død 26 uger gl. begr. 23. okt. faddere: Hans Simonsens kone, Ester Petersdatter af Iormun, Asmus Christiansen af Vintrup, Anders Povlsen, Mikkel Thomsen af Hjerting.
- 8) Anders, fremstillet den 30. april 1810. faddere: Peder Povlsens kone (~~Andersdatter fra Kjøbenhavn~~), ~~Andersdatter fra Vintrupgaard, Niels Knuds i Spanghuset i Vilslev, Niels Jensen, Smed i Kørøl og Anders Povlsen i Hjerting.~~

12. H a n s D e l f s, inderste i Hassmoor, Rendsborg Frue sogn, født 1788, død 55 år gammel den 29. december 1812, begravet den 1. januar 1813.

gift ca. 1796 med

13. E n g e l e k R e i m e r s født i Warder, Mortorf sogn (Holsten) den 16. oktober 1775, døbt den 18. oktober, død i Rendsborg St. Marien (Hassmoor) den 18. december 1857, begravet den 19. december, 86 1/4 år gammel. Hun efterlod sig af første ægteskab med Hans Delfs fire børn: Marx, Catharina, enke efter Frans, Hans Delfs og Magdalene, enke efter Stave. og af andet ægteskab en søn: Johann Harder.

Den 20. marts 1814 viedes i Rendsborg Frue sogn ungkarl Jürgen Harder i Hassmoor, ægteskab af Johann Harder i Mühlendorf, Mortorf sogn, og afdøde Anna født Delfs, til enken Engel Delfs f. Weimers, afdøde Hans Delfs i Hassmoor efterlodte hustru. Begge havde haft de naturlige kop-

12
her. Brudgønnen fremviste et ægtebrev, bruden en attest for at have
gjort rigtighed med børnene af første ægteskab. Ved hendes død i
Hortorf nævnes følgende faddere: Gretje Püschaann in Klein Vollstedt
Trine Rohrs i Seedorf og Lenke Tanck i Klein Vollstedt.

Hans Delfs og Engel Peiners havde følgende børn

- a) Marx Delfs, midste søn, ikke døbt i Rendsborg, født ca. 1797, død som
inderste i Hassmoor den 13. september 1862, bgr. Rendsborg St. Marien,
den 16. september, 65 år gammel, efterlader hustru Magdalene født
Delfs og af første ægteskab fire børn og af andet ægteskab fire
børn.
- b) Jürgen Delfs, født den 20. juni 1802 i Hassmoor, døbt Rendsborg, frue
søgn den 27. juni. Faddere: Johann Wolf i Hassmoor, Glas Peiners i
Lytgen Folstedt, Wiebke Tanck i Hassmoor.
- c) Antje Delfs, født den 31. juli 1804, døbt den 6. august, død den 28. fe-
bruar 1866. Faddere: Gretje Wolfs, Antje Peiners, begge i Hassmoor,
Ullas Tanck fra Klein Vollstedt.
- d) Hans Delfs, født den 27. april 1807, døbt den 3. maj. senere toldkarl
ved Kongenagrensen. Faddere: Borger Hans Seeling i Neuwerk, ungarl
Johann Tanck af Vollstedt, Julie Pahl i Hassmoor. se nr. 6 - 7
- e) Magdalene Nicolina Delfs, født den 3. maj 1809, døbt den 14. maj;
Faddere: Nicolina Oelgaard Schow, Margarethe Wolf og Johann Grund,
alle i Hassmoor., vel nok hende, der nævnes som enke efter Stave.
- f) Wiebke Catharine Delfs, født den 18. juli 1811, hjemmedøbt samme dag
af lærer Schow i Hassmoor, indviet i kirken den 21. juli; Faddere:
Wiebke Catharine Peiners, i Tolstedt, Wiebke Harder i Hassmoor og
Christian Grund i Bovnan. Hun døde den 9. juli 1813.

Engel Delfs anden mand Jürgen Harder, hyreinderste i Hassmoor,
døde 55 år gammel i Rendsborg, frue søgn, den 13. maj 1837 ~~XXXXXX~~
~~XXXXXX~~ begravet den 16. maj, efterl. en søn Johann Harder.

14. Claus J o c h a n s e n, skomager i Aarlund, Lintrup sogn (ved første
vielse af Tornum, født ca. 1745, døde som opholdsmand hos sønnen på
Aarlund mark (Jochum Clausen) den 4. februar 1823, bgr. Lintrup den 12.
februar samme år, 78 år gammel.

viet i Lintrup kirke den 19. oktober 1805 til

Stine Marie Michelsdatter af Kalvelund (trol. d. juni 1805)

Torsdag den 26. februar 1767 blev til Peder Eriksen i Tornum trol.
Claus Jochansen og Karen Tyken, begge af Tornum. Tirsdag den 18. novem-
ber 1768 begr. på Lintrup kirkegaard Claus Jochansen skomagers hustru
Karen Ollufs, 64 år og nogle måneder gammel. 1784 den 2. marts blev i
Anders Anwalds hus på Tornum mark trolovet enkemand Claus Jochan-
sen af Tornum og Pigen Bedil Marie Andersdatter, viet den 16. april s.
år i Lintrup kirke. Hun døde 34 år gammel, jordet den 24. marts 1804,
holdt tale ved graven.

af Claus Jochumssens. 1874. skal her nævnes følgende :

- a) Hans Schalle, af Tormum, døbt anden pinsedag 1793. Faddere: Mette Marie Andersdatter, Søren Hansen af Tormum, Marten Petersen, Mathias Nicolaisen.
- b) Karen, født ca. 1795, død 13 år gammel 1808, begravet den 23. dec.
- c) Madil Marie, døbt påskeaften den 30. marts 1806; faddere : Hans Andersen Brun på Tormum mark, Cathrine Mogensdatter, Stephan Nielsen af Dover og Peter Nielsen af Aarlund; hun døde den 15. maj 1879 på Mejlbj mark, bgr. den 23. maj
viet i Skodberg den 10. august 1830 til
Laurits Sørensen, født den 3. marts 1796 i Aastrup, Raarup sogn, som søn af Søren Lausen og Kirsten Nielsdatter, død 81 1/4 år gammel den 24. juni 1877, begravet den 30. juni. Gravtale. (Raarup på Hørsensengen)
- d) Mette Marie, fremstillet i Lintrup kirke den 25. marts 1810. Faddere: Anne Lisbeth Jesperdatter bar hende, Christian Steffensen, begge i Foldingbro, Mis Sørensen af Aarlund.
.. gift med Hans Velfø. - 89. nr. : 6. - 7. !!!..
- e) Glausen, fremstillet den 14. juni 1812, Faddere : Anne, Steffen Nielsens kone af Dover, Christen Christensen af Aarlund Mark, Peter Nielsen af Aarlund mark.
Præsten har ved det usædvanlige fornavn skrevet : Glausen og Glausen.

Desuden var der af et tidligere ægteskab en søn ved navn Jochum Glausen, af hvis børn følgende er noteret :

- a) Glaus, født den 24. juni 1815, konfirmeret 1831
b) Kater, født den 23. august 1818. " 1835
c) Madil Marie, født den 10. august 1820, " 1836
d) Anders, født den 6. februar 1824 " 1840
bevæstfader til Anders Jochumssens, der efter 1900 var købmand i Tormum, Lintrup sogn.

Tippelforeldre

16. Henrich Petersen, bosat i Branderup sogn

troløvet den 22. juni 1759, viet i Agerakov den 9. juli s. år til

17. Maren Christensen (Ferkildsdatter) fra Bevlund, Agerakov sogn, født ca. 1722, jordet på Lintrup kirkegaard den 27. oktober (torsdag) 1796 i en alder af 74 år. *Tilføjelser se side 28!*

Børn : se Ferkel Mulrighsen, nr. 8 - 9

18. Svend Christensen af Tormum, Lintrup sogn, født ca. 1717, død 50 år gammel 1767, begravet Lintrup den 17. september.

gift med

19. Karen Bertelsdatter, hun trol. torsdag den 10. august i sit hus til Niels Jensen af Hørtlund; de viedes fredag den 24. november samme år i Lintrup kirke.

Om datteren Mette Marie Svendsdatter se nr. 8 - 9 !!!

Desuden er noteret sønnen Christen, født 1766, døbt 3. advent, død 1757, begravet epifanias.

20. P o v l J e n s e n , gaardejer i Hjerting, døbt den 23. oktober 1740. fremstillet i kirken 9. p. trinitatis, død 70 år gammel 1810, begravet den 30. april paa Hjerting kirkegaard.

troløvet i Anders Thomassens hus i Tornum, Lintrup sogn, den 28. november 1765, viet i Hjerting kirke den 31. januar 1766 til

21. Lene Marie Andersdatter fra Tornum, Lintrup sogn, døbt den 6. marts 1740, begravet onsdag den 1. februar 1804 paa Hjerting kirkegaard, 63 år gammel.

Som tekst til brudevielsen havde præsten valgt 121 salme, 8. vers: "Herren skal bevare din udgang og din indgang fra nu og til evig tid".

Faddere ved Povl Jensen: Niels Terkelsen, hans morbroder holdt ham, Søren Christensen, Iver Petersen, Kirsten Nielsen (førn. gift med morbroderen Niels Andersen. Faddere ved Lene Marie Andersdatter i Lintrup: Maren Andersen, der bar hende, Iver Mortensen, Jens Ditlevsen (gift med Peter Simonsens søster), Niels Madsen, Ans Nissen (Lene Maries fæster) og Maren Ulfsdatter.

Povl Jensen købte 1771 en kongelig frøtegaard i Hjerting af Niels Christensen for 60 rdl. courant mønt og forpligtede sig til at bygge ham et hus paa seks fag i Granstøften med anden skorsten, et semgæstebænk, vinduer og døre samt loftskud over tvende fag. Povl Jensen maatte overlade ham et stykke jord til have samt levere ham to læs ris til hegn til haven, og aarlig give ham 14 skæpper rug, 8 skæpper byg, 8 skæpper boghvede, 20 læs tørv, 4 læs kløver og 1 1/2 trave rugmalm. Niels Christensen fik ret til græsning til en ko, fire sear, et svin og en gæs, dog skulle han selv mæde og lønne hyrden. - Povl Jensen solgte senere et hus og et stykke jord, (maaske toften omkring gaarden), og derved flyttedes gaarden vel udenfor byen.

Ved udskiftningen af Jøster Hjerting omkring 1790 blev gaarden opmaalt til 82 tdr. i skæppe og 23 roder efter kvalitet og til

44	tænder	efter	bonitet,	naelig		
26	"	4	roder	ager		
2	"	11	"	tofteager,		
7	"	8 1/2	"	fællede		
3	"	3	skæpper	27 1/2 roder	enge	
5	"	3	"	19	"	skovbund.

Gaardens senere historie findes side 10 - 11.

Povl Jensen og Lene Marie Andersdatter havde følgende .p.g.f.f.:

- Jens Povlsen, født den 28. september 1766, døbt 18. p. trinitatis faderens eftermand paa gaarden - se nr. 10 - 11 III Faddere: Maren Pedersdatter holdt ham over dasben, Laurids Knudsen, Iver Høgenesen og Mette Marie Jacobsdatter.
- Anders Povlsen, døbt den 2. oktober 1768, død den 29. november 1839, trol. den 14. februar, viet den 4. marts 1798 til Maren Madsdatter af København, døbt den 23. august 1767, død den 25. december 1850. Anders broder sine Povlsen blev gift med Marens søster Lene. De to brødre købte i 1799 et jordstykke af Jens Jacobsen i Hjertingskovgaard og byggede hver sin gaard. Da Anders og Maren ingen børn havde, arvede Lene Marie Madsdatter LUND gaarden, og hun skulle ses give den arvtgt. Da hun ikke blev gift, overlod hun 1843 gaarden til sin svoger Jens

Povlsen, som blev gift med søsteren Karen, Nic Lunds datter; de skulde give hende og Anders Povlsens enke arvt. 1881 overtog Povl Jensen, Jens Povlsens ælteste søn, gaarden. 1920 fik dennes ældste søn, Jens Jensen, gaarden, og han solgte den i 1925 til broderen Abbe Jensen. Gaarden, der kaldes Abbegaard, findes i aarets telefonbog (1961) med en Abbe Jensen som ejer.

c) Kater Povlsdatter, døbt den 14. oktober 1770

d) Peder Povlsen, døbt den 28. juni 1772, trolovet den 17. februar 1798 med Gyde, datter af Holden Andersen og Lene Christensdatter (viet 23. okt. 1778). Hun døptes den 19. nov. 1780 og var saaledes kun godt 17 aar ved trolovelsen. Amtmanden satte sig derfor imod giftemålet, og vielsen fandt derfor først sted den 4. januar 1799. Deres søn, Holden Pedersen, som i kirkebogen kaldes usgte, døptes den 9. februar 1799, samme dag som Gyde blev begravet paa Skrave kirkegaard. Peder og Lene havde to ældre brødre, Jens og Anders Povlsen var faddere. Peder Povlsen boede 1807 og 1810 i Spanghuset ved Vilslev.

e) Nic Povlsen, fremstillet i kirken den 20. søndag efter trinitatis (20. november) 1774. Faddere: Jens Ludvigsen, Malene Terkels, Iver Povlsen, Jørgen Niessen, Jenny Sørensen. Børnes 1800 som gift m. Lene Madsdatter (se ovenfor under b)

f) En dødfødt søn begravedes den 7. januar 1776.

g) Christian Boyesen Povlsen, fremstillet i Hjerting kirke Marie himmel fært den 10. august 1777. Faddere: Præstens søster Malene Sophie Boyesen, Signor Simon March, Mads Nielsen, Niels Knudsen og Nic Iversen. - Farver Simon March, gift med pastor Michael Boyesens søster Elise havde kort tid før mistet en søn ved navn Christian Boyesen, 9 maanedes gammel - Christian Boyesen Povlsen viedes den 17. april 1804 til Else Margrethe Madsdatter i Aarlund, født 1775, begr. den 11. december 1812. De boede paa Aarlundgaard og havde følgende børn:

a) Mads, døbt den 23. sept. 1804, begr. den 9. febr. 1807. - b) Povl Christiansen, døbt den 10. nov. 1806; c) Mads Nielsen Christiansen, døbt den 2. august 1812. d) Niels Christiansen, begr. den 13. marts 1814.

h) Kette Marie Povlsdatter, fremstillet 1stare den 14. marts 1779.

Faddere: Madam Bentzen af Lintrup, Malene Sophie Boyesen, Jacob Jensen, Anders Jacobsen og vagtmester Brockdorff.

Hun viedes den 5. august 1803 til Anna Christiansen af Lintrup. En søn ved navn Povl Annussen døptes i Lintrup den 31. august 1806.

1) Niels Povlsen, fremstillet langfredag den 2. april 1781; Faddere: Terkel Nielsens hustru fra København, Søren Mortens af Gestrupgaard, Mads Krøner, Mads Nielsen og Elise Jacobsdatter. Niels Jensen, som han ogsaa kaldes, viedes den 7. maj 1803 til Birthe Mortensdtr. af Hjerballe i Farup, født 1780, død af taring i Maj 1813; gift 2. gg. den 16. okt. 1813 med Birthe Marie Jensdtr., enke efter Jørgen Mathiesen i Terp, født 1791. Niels, der 1810 betegnes som smed i Hjerbal, fik 1817 en udflyttergaard i Lintrup. Børn: Morten, døbt 2. april 1804, Christen Kock, 6. jan. 1806 (døde straks); Helene Marie, 26. juli 1807; Johanne 4. marts 1810 og Birthe Cathrine, døbt 10. juli 1814.

j) dadfædt datter begravet den 14. september 1783 (16.p.trinitatis)

k) Johannes Povlsen, døbt reminiscere den 20. februar 1785, bgr. den 12. oktober 1789 paa Hjerting Kirkegaard. Faddere : Anna Knudsatter, Povl Pedersen, Terkel Jensen, Anders Povlsen og jomfru Grønlund.

22. - 25. kendes ikke. Anne Cathrine Nielsdatters fødsel, daab, konfirmation har ikke kunnet findes i kirkebøgerne fra Lintrup-Hjerting eller Nygum. (nr. 11 i anetavlen)

26. Hans Reimers i Warder, Mortorf sogn, Holsten

gift med

27. Wiebke født Reimers

I "Topographie von Holstein in alphabetischer Ordnung" andet oplag, Schleswig, bei Johann Gottlob Böhm meddeles følgende om landsbyen Warder, side 270 : Warder, landsby ved en nr. 4 gaarde og et kaad hører til amtet Pendsburg, Mortorf sognefoged. 3 gaarde og et kaad til godset Enkendorf, Mortorf sogn. Topografians forfatter er Joh. Friedr. Aug. Dörfer, diakonus i Preetz.

28. - 29. har hidtil ikke kunnet findes !!!!

30. Michael Petersen ved Kalvslund kirke

gift med

31. Hette Christine, født ca. 1730, døde 67 aar og nogle maaned

der gammel hos svigersønnen Hans Hansen paa Dover mark, Lintrup sogn,

begravet mandag den 5. februar 1798. Tekst 118 salme vers 18: "Herren tugtede mig vel, men gav mig ikke hen i døden."

Se datteren Stine Marie Michelsdatter nr. 15 III

To gange tipoldeforældre
 =====

32. Peter Haulrichsen i Gestrup, Agerstov sogn,

født 1699, døbt Kristi himmelfartsdag, død 64 aar gammel 1753, begravet den 6. maj.

trolovet den 18. januar 1736, viet sexagesima samme aar til

33. Kirsten Lauridsdatter (Kirsten Lauridsdatter) fra Jøgerup, født ca.

1704, død 1751 i en alder af 47 aar, begravet den 12. december.

Af deres børn kendes to sønner : Haulrich Petersen (se nr. 16 - 17, side 13) og Jens Petersen Huldreich, 1/3 gaardbesidder i Grannebak, Jels sogn (udferlig omtalt side 10)

34. Terkild Christensen i Bovlund, Agerstov sogn, født ca.

1699, død 64 aar gammel 1753, begravet den 6. maj. gift med

35. Maren, født ca. 1706, begravet rogate 1758, 52 aar gammel

40. J e n s P o v l s e n, gaardejer i Hjerting fra ca. 1728 til 1755,
født 1695, død 89 år gammel 1784, begravet den 19. september.

gift ca. 1728 med

41. K a r e n T e r k i l d a d a t t e r, der døde 1752, begravet
paa Hjerting kirkegaard Kristi himmelfartsdag den 11. maj, Alder mangler
i kirkebogen.

Jens Povlsen nævnes første gang i jordebøgerne fra aaret 1728. De
faste afgifter af denne gaard, som han havde fra 1728 til 1755, var se
samme som i aaret 1657, kun var nonningens pris sat en rigsdaler op.

Den .1. juni 1755 overled Jens Povlsen gaarden til sin sidste søn
Terkel Jensen med besætning og boskab, alt levendes og dødt, inden og
uden døre, rørendes og urgrændes, ligesom det nu forefindes, den til Ste-
det lagte mød, gjetten: gaarden, mose, skov, kratt, hede, eng, tørvegrøft osv.

I aftøgt skal faderen have :

1. et forsvarligt husværelse udi ... huset
2. en ko, som altid lever og ikke dør, ikke heller nogen tid -seen
3. 2de faar, af hvilke han skal have yngel og uld .koen og faaret
skal have foder sammen med besidderens.
4. 3 tønder rug, 10 skæpper malt, 4 skæpper bygryn, 4 skæpper boghve-
degryn, 2 1/2 liepund flæsk, to fede gæs, 2 rigsdaler i rede pen-
ge til humle, salt og tobak foruden ildebrændsel og fornøden kær.
5. Kornet skal skaffes til og fra mølle, samt bages og bryges, naar
det behøves.
6. Naar aftøgtstageren drager paa sin aftøgt, tager han med sig hans
(sin) seng, kiste, messing kedel og anden boskab til fornødenhed.
7. Naar aftøgtstageren ved døden afgaar, lader aftøgtgiveren ham
christnæmmelig begrave; hele aftøgtten derimod saavel som al anden
efterladenskab hjemfalder til steds besidder, hans livets klæ-
der undtagen, som tilfalder hans tvende sønner til skifte og de-
ling, da ingen af hans andre børn noget videre skal have af ste-
det eller dets besidder at fordrø. Til hvilken ende de tvende al-
lerede ugift (det vil her sige bortgiftede) døtre ved deres mænd
og lovrørge hafver givet lovlig afkald, saa at ingen af dem
noget videre ankræf kand gjøre paa gaarden eller dens besidder,
undtagen den ældste søn Povel Jensen (12) rigtig 15 år gammel,
for hvilken faderen selv udsteder afkald og holder ham steds
besidder frie for al videre tiltale.

Jens Povlsen og Karen Terkildsdatter havde følgende børn:

- a) Mette Jensdatter, født 1729 (kirkebogen begynder først 1731),
død 1756, begravet den 14. november, gift den 12. september 1752
med Iver Povlsen, Hjerting, født 1731, begr. den 8. september 1791.
Brudevielsens tekst: 31. salme, 20. vers. "Hvor stor er din godhed,
som du har givet for dem, som dig frygte, hvilken du har udvist
imod dem som tro paa dig for menneskens børn". Han giftede sig
efter Mettes død. to børn: Gunder født 1755, Mads født 1756.
- b) Jens Jensdatter, født den 6. maj 1731, træl i faderens hus den
15. november 1754, viet den 4. juli 1755 til sognefoged Anders
Axel Jacobsen. Børn : Jacob, født 1 nov. 1755, død 3 uger gl.

- b) Jens, født den 6. april 1757, begravet den 19. juli 1788. c) Maren, født den 25. november 1769.
 o) Terkel Jensen, født den 26. oktober 1736, begravet den 10. januar 1804; gift to gange : a) med Marie Manddatter, b) med Malene, født 1743, begravet den 19. februar 1809. Terkel fik gaarden efter faderen den 1. juni 1786 og afstod den til sønnen Jens Terkelsen 1789. Ved udskiftningen af Pter Hjerding omkring 1790 blev gaarden opmaalt til

100 tønder 1 skappe	35 roder	efter kvantitet og	
80 tønder 4 skapper	o 3/4 roder	efter bonitet, nemlig	
344 " 4 "	32 "	ager	
3 " 2 "	10 3/4 "	torfteger	
11 " 1 "	38 "	fæld	
4 " 1 "	37	2 eng og	
2 " "	38	" skovbund.	

1798 oprettedes der en sættekontrakt mellem formynderne for afdøde Jens Terkelsens børn paa den ene side og Jens Terkelsens enke og hendes anden mand Michel Thomsen paa den anden side, 1814 et overladelses- og arveforlig mellem Terkel Jensen og hans Stedfader Michel Thomsen, og 1835 en Købekontrakt mellem Jens Nicolai Thaysen af Langetved som sælger af sin afdøde svigerfaders Terkel Jensens gaard i Hjerding og Jørgen Jørgensen af Brendure som køber. Gaarden har siden haft følgende ejere : Tyskeren H. J. Steen (1839 - 43), Simon Skøtt, dennes enke og datter (1843-1883), Jes Friis (1883-1917), og Jens Friis siden 1918.

Terkel Jensen havde følgende børn: Ane, født den 19. oktober 1760, Johanne Margrethe, født den 12. juli 1767, begravet den 15. nov. samme aar; og Jens Terkelsen, født 1768, død omkring 1797. se ovenfor!

- d) Povl Jensen, døbt den 23. oktober 1740, bgr. den 30. april 1810 se nr. 20 og kl. side 14 - 16 !!!!
 e) Mette Marie Jønsdatter, døbt den 26. juli 1744, begravet den 11. november samme aar, 14 uger gammel (tvilling).
 f) Karen Jønsdatter, døbt den 26. juli 1744, begravet den 24. november samme aar, 16 uger gammel (tvilling).

42. Anders Thomsen, gaardejer i Tornum, Lintrup sogn, født ca. juli 1705, død 67 aar seks måneder gammel 1773, begravet den 8. januar.

trolovet den 30. maj 1736, viet den 29. september samme aar til

43. Ester Nielsen, enke efter Peder Simonsen, der boede paa faderens, Simon Pedersens gaard i Tornum, født ca. 1694, død 74 aar gammel 1768, begr. s. p. trin. den 24. juli.

Peder Simonsen var afgang ved døden 49 aar gammel 1736 og bgr. paa Lintrup kirkegaard den 22. april. Præsten havde som tekst for sin ligtale valgt den 90. salme, vers 6 - 7: "Om morgenen blomstrer det og det gaar bort, om aftenen aihugges det og tørres. Thi vi fostrer i din vrede, og vi forfæres i din harme". Ved trolovelsen havde præsten valgt Math. 3, 1 "Men i de dage fremstod Johannes døbensen og prædiker i Judæas ørken", mens han ved vielsen talte ud fra ordene 1. Kor. 7, 39: "En hustru er bunden, saalange hendes mand lever; men dersom manden sover hen, er hun fri til at gifte sig med hvem hun vil, kun at det sker i Herren". Ester havde i sit ægteskab med Peder Simonsen, to døtre: Mette Marie og Margrethe. Godt to måneder efter brylluppet med Anders Thomsen fødtes sønnen Peter af første ægteskab, døbt den 5. dec. 1736. I henhold til en kontrakt af 6. december 1754 forpligtede Anders Thomsen sig til at give denne sin "ungte" søn Peder føde og klæder til hans attende aar, og i det heletaget behandle ham, som om han var hans

ngte søn.

Senere fik Anders Thomsen og Ester Nielsdatter datteren Lene Marie, der døptes den 6.marts 1740 og den 31.januar 1766 viedes til gaardelær Povel Jønsen i Hjerting
se nr. 20 - 21, side 14 - 16 !!!!!
.....

Tre gamle tipoldeforeldre
.....

64. Haulrich Rasmussen af Gestrup, Tirslund sogn
.....

trolovet Agerskov quasin. 1698, viet 2.paaaskedag den 9.april til

65. Gunder Petersdatter af Gestrup. Agerskov sogn
.....

(som forlovere: Peter Jønsen og Hans Sørensen, begge af Gestrup by. Førstnevnte formentlig brudens fader !!!)

søn se nr. 32 !!!

82. Terkel Nielsen, gaardejer i Hjerting, Haderslev amt, var ved sagen mod Jonas Petersens enke paa Tornungaard 1721 46 aar gammel, altsaa født ca.1675, formentlig død mellem 1725 og 1731.

gift med

83. Mette eller Jine (saaledes hedder den sidste datter Karens to sidste døtre)

Terkel Nielsens navn træffes første gang i året 1698, da han giver 15 kærver rug og syv kærver byg i kongetiende. I en General-Res-taanten Register über Landgilde und Dienstgelder des Amts. Haderslev for 1699 staar "Jens Nielsen oder Niels Jensens Witwe iso. Terchel Nielsen. Der var krisetider dengang, thi der var ikke betalt landgilde siden 1.maj 1689, og restancerne var vokset til ca.131 rigsdaler. Den store nordiske krig i de følgende aar øgede skattebyrderne, og galden steg. Terkel Nielsens skatterestancer voksede fra aar til aar og var i 1725 oppe paa 335 rdl. Christian Knudsen oplyser hertil følgende ved skiftet paa Jørgen Kaads gaard paa i Mintebjerg, Mørup sogn, følgende: 28.februar 1708. I contribution til h. kongel. Majest. Kassen skyldtes paa denne bondegaard fra anno 1675 til 1707 ialt 794 rdl. courant. Denne post synes at have staet paa alle boel og bondegaarde som en guld, der aldrig er blevet indbetalt, men til sidst blev eftergivet af reger-ingen".

Terkel Nielsen havde følgende b.a.f.m. :

- a) Mada Terkelson, født 1700, begravet den 20.februar 1762, gift med en Berreth Nielsdatter, født 1703, begravet 1773. Deres børn : Karen f. 1731, Niels, født 1734, Terkel, født 1736.
- b) Niela Terkelson, fadder ved søsterens børn, formentlig gift med Kirsten Nielses, fadder 19.p.trin.1740.
- c) Karen Terkeladatter, gift med Jens Povelson i Hjerting før 1729
..99.45:..40...41.!!!..
- d) Ane Terkeladatter, blev 1742 gift med en enke mand Jørgen Lauridsen i Warming, Seem sogn ved Ribe. De fik to børn : Laurids og Anne Kirstine. Sønnen blev opkaldt efter farfaderen og datteren efter Jørgens første hustru. Det var strenge aar. Sønnen døde i februar 1745, manden i oktober 1746 og datteren i januar 1747. Sidst i november 1746 giftede Ane sig med Michel Pedersen fra Poager, men blev bo-

ende i Seem. Allerede den 3. september 1747 blev Ane begravet, efter at hun midst i august havde født en lille dreng, som blev kaldt Jørgen efter hendes første mand. Hun blev kun 33 år gammel. Der døde mange i disse aar; i Lintrup og Hjerting sogne blev der saaledes jordet 60 mennesker i aaret 1748.

84. T h o m a s A n d e r s e n, ,gaard ejer i Tornum. Lintrup

sogn, født ca. 1667 (ved sagen mod Jonas Petersens enke paa Tornungaard 1721, 52 aar gl.), død 1746, begravet paa Lintrup kirkegaard den 29-4.

gift med

85. Maren Iversdatter (1721 50 aar gl.), født ca. 1671, død 1745, bgr. den 5. maj.

De var fæstere paa en mindre gaard i Tornum, af hvilken der i landgilde svarede 3 rdl. 39 skilling 1706. Restancerne paa gaarden var i aaret 1725 steget til 150 rigsdaler.

Af deres børn kendes to sønner og to døtre :

- a) Nis Thomsen, født 1691, begravet den 19. november 1771
- b) Anders Thomsen, født 1705, begravet den 8. januar 1773 -
... se nr. 42 - 43, side 18 - 19 !!!!
- c) Karen Thomsdatter, gift 1733 med Bertel Hansen i Føsted, Hygum sogn.
- d) Valborg Thomsdatter, født ca. 1710 (nævnes 1721 som 10-11 aarig blandt vidnerne i sagen mod Jonas Petersens enke paa Tornum - gaard), blev gift med Nis Hansen i Tornum.

Pire gange tipoldeformældre

164. N i e l s J e n s e n, gaardejer i Hjerting, 1661

gift med

165. K a r e n

Den gaard, som ejes af Jøse Friis i Hjerting by, var Niels Jørgensen og Knud Jensen fæstere af i aaret 1661. De var rimeligvis sønner af Jens Knudsen, som omtales i jordebogen for Hjerting baade i 1627 og 1642, og som sammen med Bøke Hansen var fæster af en gård hvoraf den aarlige afgift var 12 rigsdaler 4 skilling.

I aaret 1661 betalte Niels Jensen en rdl. fæste og 4 kærver rug, 6 kærver byg og to kærver boghvede i kongetiende. Det følgende aar svarede han i landgilde 1/4 tønde honning (1 viertel Honig), hvis værdi var 1 1/4 rigsdaler, og en rdl. i "Holsbrüche", et beløb, som han vist har maattet betale, fordi han uden tilladelse havde fældet træer i sin skov. I et restancerregister "mit Freygeld über der verarnten Leute" for aaret 1666 staar han opført med et beløb af 2 1/2 rdl. og Knud Jensen med en lignende sum.

1680 skal en mand i Hjerting ved navn Jens Terkelsen give 12 skilling i bøde, fordi han har sleset Niels Jensens søn ved navn Jens Nielsen. Den sidste synes at være traadt i farbroderens sted som fæster paa gaarden. I henhold til specifikationen over gaardene i herredet for 1687 var gaarden 7/8 plov. Der var kun to gaarde af denne størrelse i sognet, og den anden var tilmed "wüst", altsaa ubeboet. Udelsen er omregnet i penge 19 rigsdaler 18 skilling aarlig.

Niels Jensen døde før 1688, da hans enke Karen Nielses i dette aar betalte kungetienden, som var 18 kærver rug og 10 kærver bys; de følgende tre aar betalte hun noget mindre.

Om gaarden skatteforhold og ejernes økonomiske stilling kan man faa oplysninger i Jordebøgerne. Som eksempel herpaa kan anføres følgende uddrag.

"Land-und Dienst;eider-Resanten des amtes Hadersleben von Paytag anno 1686 bis selbe seit 1687"

Hjerting. Jens Nielsen 1/2 (fæstegaard) ganz verarmet

Niels Jensen 1/2 (") arm

Geld	0 rdl.	36	skilling
1 Schaaf	0 "	24	"
1/2 tonne Honig	5 "	00	"
2 Schweine	2 "	00	"
2 Fuder Holz	0 "	8	"
Dienstgeld	11 "	0	"

19 rdl. 16 skilling

De gamle ejeres navne føres altså endnu. Niels Jensen og Karen har i hvert tilfælde haft to sønner, nemlig ovennævnte Jens Nielsen og Torvald Nielsen, den efterfølgende ejer af gaarden. (se nr. 82-83 !!)

Fem gange tipoldeforældre

325. Jens Knudsen omtales i jordebogen for Hjerting baade 1627 og 1642 som lester af en gaard sammen med Nake Hansen; af gaarden betales der som sædlig afgift 12 rigsdaler 4 skilling. se nr. 164 - 165 !!

Tilfælde

Tre gange tipoldeforældre

30. Paul Petersen, gaardejer i Hjerting, født ca. 1674, var ved forheret i anledning af forpagter Jonas Petersens død 1721 47 aar gammel. Paul Petersen var med ved ligsynet og udtalte da, at vandet i strømmen paa det sted, hvor Jonas fandtes ikke var saa dybt, at han kunne drukne deri, Paul Petersen har ligesom eftermændene paa gaarden sikkert været en anset bonde, maaske kirkeverge.

.....

Nogle tilføjelser til side 9

Familierne Delfs i Tarm og Klindt i Sølsted, Abild sogn

Farvermester Hans Jørgen Delfs, søn af edfæstet toldkarl Hans Delfs og Mette Marie Jørgensen, født i Bobøl, Føvling sogn, den 4. juni 1848, død i Tarm den 18. oktober 1928, begravet fra Tarm kirke den 24. oktober (onsdag)

viet i Abild kirke ved Tønder den 5. oktober 1878 til Anne Kirstine Klindt, datter af gaardejer Christen Johansen Klindt og Maren født Paulsen i Sølsted, Abild sogn, født den 25. marts 1854, døbt den 8. april, død som enke i Tarm den 2. maj 1934.

Fire børn : tre sønner og en datter : 1 - 4 :

1. Hans Delfs, født i Sønder Omme den 21. juli 1879, farver i Nykøbing på Falster, død den 31. december 1941.
2. Christen Johansen Delfs, farver i Tarm, født den 1. januar 1883, død den 13. september 1932.
3. Anders Jensen Delfs, født den 3. maj 1886, malermester i Tarm, gift med Jenny Sofie Nielsen, født i Stavrsø, Henne sogn, den 18. maj 1894, datter af Thomas og Sofie Jensen.
 en datter : Frída Anna Delfs, født den 7. september 1933.
4. Katja Marie Delfs, født i Tarm den 23. juli 1891, gift med købmand i Tarm Otto Simonsen, født i Kvong, Vester Horne herred den 28. oktober 1856, søn af Johannes Simonsen og Anne Marie

tre sønner : a - c :

- a) Hans Jørgen Simonsen Delfs, født i Tarm den 19. maj 1916, købmand i Tarm.
- b) Johannes Simonsen Delfs, født i Tarm den 17. november 1917, maler i Marstal på Brø.
- c) Aksel Simonsen Delfs, født den 11. april 1919. købmand i Varde.

Anne Christine Klindts anetavle (et brudstykke)

1. Anne Christine Klindt, født i Sølsted, Abild sogn, den 25. marts 1854, døbt i Abild kirke den 8. april, død i Tarm den 2. maj 1934 (se ovenfor)

2. Christen Johansen Klindt, gaardejer i Sølsted, Abild sogn.
 gift med (den 26. august 1840 i Abild)
3. Maren født Paulsen fra Sølsted, Abild sogn.

Bødeforeldre

4. Johannes Jensen Klindt, gaardejer i Abild, født den 7. maj 1778, døbt den 10. maj, død 46 aar gammel den 18. april 1825, begr. den 24/4.

gift med

5. Merit Nielsdatter (ved døben Schmidt) fra Vester Sølsted, født den 18. september 1782, døbt den 22. september, død 73 1/2 aar gammel den 27. marts 1856, begr. den 7. april

Fem børn: Christina, gift med Friedrich Wilhelm Hennig i Sønder Legum, Niels Christensen i Abild, Jens Jensen i Nykirke, Christen Johansen i Sølsted, Margrethe, gift med Peter Nicolai Christensen i Sølsted. 1825 nævnes Anne Cathrine, Mette Marie og Johannes.

6. Paul Petersen Kullsen, gaardejer i Sølsted, Abild sogn, født ca. december 1774, død som aftsigtmand den 11. juni 1866, begr. den 16/6.

gift mellem 1811 og 1816 med

7. Anne Kullsen fra Herre Vollum, Brede sogn, Tander amt.

s seks børn, af hvilke to var døde 1856. i live: Maren, gift med Christen Johansen Klindt; Hanne, gift med Christian Sanniksen Mathiesen i Sølsted; Marie og Margrethe ugift.

Oldeforeldre

8. Jens Jensen Klindt, gaardejer og sognefoged i Abild, død den 14. januar 1812

viet i Abild den 23. juni 1764 til

9. Christine, født 1741 i Spølbæk, Herre Høstved sogn, død den 3. april 1828, begr. den 10. april

Af børn kendes foruden Johannes Jensen Klindt (nr. 4) Peter Jensen Klindt i Herregård, Brede sogn, død 81 aar gl. den 24. januar 1866, gift med efterl. Gedake Sørensdatter af Vollerup. Peter Jensen Klindt, der døde som almisselem, 79 aar gl. den 29. marts 1842 viet i Brede den 25. februar 1797, hører antagelig til en anden gren af slægten.

10. Niels Christensen, kolonist i Vester Sølsted, Abild sogn,

viet den 13. december 1781 til

11. Anne Cathrine Christiansen i Sølsted .

12. Peter Kullsen, gaardejer (halvboel) i Sølsted, Abild sogn, født ca. 1738 i Sølsted, død den 2. juni 1816, begravet den 6. juni. Gravtale.

gift med

13. Johanna, født ca. 1750, død som Hanna Peters den 30. april 1811 begravet den 6. maj. Gravtale. 10 børn, to drenge og to piger døde som små., blandt de øvrige Paul, som endnu var ugift.

En datter ved navn Margrethe døde den 24. november 1772.

Tipoldeforsldre

16. Jens Jensen K l i n d t, først kændner, senere gaardejer i Abild, døde i r 1764
 gift med
17. Kette Petersdatter, der døde den 6. juni 1784, begravet den 13/6. 1784 fire børn i live : Jimg, Anne, Jens og Elisabeth.
18. N i e s e D i e s e n, gaardejer i Lundsgaard, Højt sogn
 gift med
19. Nedewik I dt Hansen
20. Christian A x e l s e n, kolonist i Vester Sølsted, Abild sogn
 gift med
21. Herrith Nielsen
22. Christian H a n s e n, kændner i Abild, døde den 15. maj 1791, begravet den 20. maj. Alderen mangler i kirkebogen.
 gift med
23. Maria Laustdatter fra gaarden Trilde i Abild sogn, født 1731, død i Abild den 29. oktober 1776, begravet den 3. november, 45 aar og 22 uger gammel.
24. Joh Paulsen, ved hustruens død Petersen, gaardejer i Sølsted, Abild sogn, formentlig død i r 1763,
 gift med
25. Margarethe, født ca. 1711, død som enke den 5. juli 1792, begravet den 10. juli paa Abild kirkegaard, 81 aar gammel.
26. Hans H a n s e n, gaardejer i Sølsted, Abild sogn (1/4 boel), født ca. 1713, død 69 aar 10 maaneder gammel den 26. februar 1783, begravet den 5. marts, oiterl. fem børn;
 gift med
27. Martha I dt Hansen, der døde den 10. oktober 1794, begravet paa Abild kirkegaard den 16. oktober.
- Tipoldeforsldre

28. J e n s K l i n d t, formentlig gaardejer i Abild.
 Abild kirkebog begynder for fødsler, vielse og dødsfald først med aaret 1763; en ældre kirkebog fra 1648 til 1763 er formentlig brændt ved præstegaardens brand den 1. januar 1893.
29. Peter Hansen, kændner i Abild , gift med
30. Jimg I dt Andersen

44. H A N N A S I M O N S E N , Gaardejer i Døstrup,

gift med

45. Mette fædt Peters

46. L A U S T P E T E R S E N , gaardejer i Trilde, Abild
sogn , gift med

47. A N N E J E N S E N

48. J E N N A T T E S E N (ved dødsalder Jens), født ca. 1873, død
90 år gammel, begravet den 27. december 1763.

gift med

51 . M A R T A

54. H A N N A P E T E R S E N , gaardejer i Sølsted, Abild sogn,
gift med

55. M A R T H A fædt Hansen

Datter : Martha, født ca. 1772.

.....
:YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY:

Alfabetisk Navneliste (kun kandsnavne)

	side og nr.
	ev. bogstav
Alkarsig, S. forfatter	8
Andersen, Holden	15 d
" Niels, Tornum, Lintrup sogn	9 nr. 8
" Thomas, gaardejer i Tornum. Lintrup sogn	20 nr. 84 - 85
Axelsen, Christen, kolonist, Vester Sølsted, Abild sogn	24 nr. 20-21
B e n d t, Friedrich Wilhelm, Sønder Løgum	23 nr. 6
Bismarck, godsejer, Schönau ved Aumühle	side a - b
Christensen, Laust, gaardejer, Trilde, Abild sogn	25 nr. 46 - 47
" Niels, " Hjerding	side 14
" " kolonist, Vester Sølsted, Abild sogn	23. nr. 10 - 11
" Peter Nicolai, Sølsted, Abild sogn	23 nr. 6
" S v e n d , Tornum, Lintrup sogn	13 nr. 18 - 19
" Terkild, Bovlund i Agerkov sogn	16 nr. 34 - 35
Christiansen, Assus, af Wintrup, Lintrup sogn	15 h
" Niels, kaadner i Mejlbj, Lintrup sogn	1
O l a u s e n , Jochum, Aarlund mark, " "	12 nr. 14
Conradsen, Søren, gaardejer, Ismajgaard, Mejlbj, Lintrup sogn	2
D e l f s , Familien, i Tarn, Vestjylland	22
" Aksel Simonsen, købmand i Varde	22
" Christian Johansen, farver i Tarn	22
" H a n s , inderste i Hassmoor, Pendsborg	11 nr. 12 - 13
" " edfæstet toldkarl	side 7 - 9. nr. 6 - 7
" "	13 d
" Hans, farver i Nykøbing paa Falster	22
" Hans Jørgen, farver i Tarn	9 d og 22
" Hans Jørgen Simonsen, købmand i Tarn	22
" Jensen, malermester i Tarn	22
" Johannes Simonsen, maler i Marstal paa Srø	22

	side og ev nr.
D e l f s , Jürgen, Hassmoor, født 1802	12 b
" Magdalene, gift Stave, Hassmoor	12 e
" M a r x, inderste i Hassmoor, Rendsborg 1797 - 1862	12 a
D i n s e n , Hans, Lundsgaard, Højt sogn	24 nr. 18
Dörfer, Johann Friedr. August, diakonus i Preetz	16 nr. 27
E g g e r t , Præst i Långager paa Fyn, senere Nybøl	side b foran
Snevold, Anders, Tornum mark, Lintrup sogn	12 nr. 15
F r a n z , Hassmoor, Rendsborg	11. nr. 13
F r i i s , Jens, gaardejer i Hjerting	18 e
" J e s , "	18 e
Gilbjerg, Christen Petersen, kaadner i Mejlbj, Lintrup sogn	1
H a n s e n , Christian, kaadner i Abild	24 nr. 22 - 23
" Eske, gaardfæster i Hjerting 1627/42	21 nr. 328
" H a n s , gaardejer i Mejlbj, Lintrup sogn	2
" " Dover mark, "	16 og 31
" " gaardejer i Sølsted, Abild sogn	24 nr. 26-27
" Mads, landmand i Mejlbj, Lintrup sogn	2
" M i s , Tornum, Lintrup sogn	20 nr. 86 d
" Peter, kaadner i Abild	24 nr. 34 + 35
H a r d e r , Johann, Mühlendorf, hertorf sogn, Holsten	11 nr. 13
" Jürgen, Hassmoor, Rendsborg	11 nr. 12 - 13
Haulrichsen, Peter, Geestrup, Agerskov sogn	side 16 nr. 32 - 33
H e e s e n , Johannes, postbud , Mejlbj, Lintrup sogn	2
Hjort, Nicolai, fotograf i Ribe efter 1860	6
H o i b e r g , J.H., snekermester i Hjerting	6 e
Huldreich, Jens Petersen, gaardejer i Grømebak, Jels sogn	16 & 10
" Michel Michelsen, " " "	10 a
Hulrissen, Terkel, smedemester, Tormangårds mark, Lintrup sogn	side 9 - 10. nr. 8 - 9
Jacobsen, Anders Axel, gaardejer og sognefoged, Hjerting	17 b
" Jens, gaardejer i Hjertingskov	14 b
J e n s e n , Anders, gaardejer i Mejlbj, Lintrup sogn	3
	(Hans Svendsens efterfølger)
" Ebbe, Elmegaard i Hjerting	15 b
" Jens Christian, landmand i Mejlbj, senere Sneum	3 b
" Knud, gaardejer i Hjerting 1661	20 nr. 164-165
" Niels, gaardejer i " 1686/1687	side 21
" " " "	20 164/165
" " " "	19 nr. 83
" " af Hjortlund	13 nr. 19
" " tjænestekarl i Vilslev	10 e
" Peter, af Geestrup, Agerskov sogn	19 nr. 65
" Povl, gaardejer i Hjerting	side 19, nr. 20 - 21
	se ogsaa side 14 - 16
" " " " 1823	10 nr. 11
" Terkel. " " "	18 e
" " " " "	17
" Thomas, Stavrs, Hanne sogn, Vestjylland	22
Jochansen, Anders, købmand i Tornum efter 1800	13 a
" O l a u s e n , Skomager i Aarlund, Lintrup sogn	12 - 13
" Olmosen,	13 e
Junkuhn, Frederik	4 1 g)
Jørgensen, Jørgen, af Brendure, gaardejer i Hjerting	18 e
" Hans , gaardejer i Mejlbj, Lintrup sogn	1
" Rasmus Bertram , Grønnebak, Jels sogn	10 d
K a a d , Jørgen, gaardejer i Mintebjerg, Hørup sogn, Als	19
k j e n s , Andreas P., Mejlbjgaard, Lintrup sogn	1
" Olav Iversen, postmester, forfatter	b - e foran i bogen

	side og nr
L i l l e t , Kristen Johansen, gaardejer i Sølsted, Abild sogn	9 a
"	og 22
" Jens, gaardejer i Abild, omkring 1700	nr. 22 24 nr. 31
" Jens Jensen, gaardejer i Abild	24 nr. 16
" " " gaardejer og sognefoged, Abild	23 nr. 8
" " " Nykirke, Tander amt	23 nr. 8
" Johannes Jensen, gaardejer i Abild	23 nr. 4
" Niels Christensen, Abild	23 nr. 8
" Peter Jensen, korrig, Brede sogn	23 nr. 9
L a n d t a n , Jens, gaardfæster i Hjerting 1627 og 1642	side 21
L a s s e n , Hans Petersen, gaardejer i Hjerting, Haderslev amt	11 a
L a u r i d s e n , Jørgen, Varming, Seem sogn ved Ribe	19 d
L a u s e n , Søren, Paarup sogn, bogst. Kastrup	13 e
L i n g e , toldbetjent i Koldingbro, Lintrup sogn	8
L u n d , Nis	15 b
L a n d s e n , Hans, Hjerting mose, Hjerting sogn	4 1 f)
" Holger, gaardejer i Mejlbj, Lintrup sogn, efter 1920	1
" Hede Nissen, gaardejer, senere købmand i Mejlbj	2
" Cathrine, fædt Svendsen, begravelse i Holsted	5
" O l a v , landmand i Mejlbj, Lintrup sogn	2
" Søren, gaardejer og kommuneforstander i Mejlbj	2
L a i b e l l , Christian Hansen, lærer i Mejlbj og Jøjsing	side 4.1 a)
" Hans Christian, musvr og kassner, Ulkebal sten	4 1 a)
L a t h i e s e n , Christian Sanniksen, Sølsted, Abild sogn	23 / 7
" Jørgen, i Terp	15 1
L a t t e s e n , Jes eller Jens, Sølsted, Abild sogn	25 nr. 80 - 81
L a i b o r g , professor, forfatter	1
L e i l s e n , Claus, Kastrup ved Gram	10 e
" Hans, gaardejer i Mejlbj ved Lintrup	2
" Jens, gaardejer i Hjerting	19 nr. 23
" " " " 1650	20 nr. 165
" " " " "	21
" Niels, parcellist i Hjerting	11 a)
" Peter, kassner i Mejlbj, Lintrup sogn	1
" Terkel, gaardejer i Hjerting	side 19 - 20 nr. 82/83
L a u s e n , Paul, gaardejer i Sølsted, Abild sogn	24 nr. 24/25
" Paul Petersen, gaardejer " " "	23 " 6 / 7
" P e t e r , gaardejer i Sølsted	23 nr. 12/13
L e t e r s e n , Hans, gaardejer i Sølsted, Abild sogn	25 nr. 54-55
" Maulrich,	side 16
" " " Branderup sogn	side 13 nr. 16 - 17
" Holden, Skruue ved Rødding	15 d
" Jøppe Gregers, gaardejer i Hjerting	11 a
" Michel, fra Røddager	19.23 d
" " ved Kalvalund kirke	16 nr. 30/31
" N i e l s , kassner i Mejlbj, Lintrup sogn 1800	side 1
" P a u l , gaardejer i Hjerting f. ca. 1674	side 21, nr. 80
" Peter J. korttegner (landmaler)	side 1
L o v l s e n , Anders, gaardejer i Hjerting	14 b
" Iver, Hjerting	17 a
" Jens, gaardejer i Hjerting 1728-1755	side 17/18. 40-41
" " " " "	" 14 a
" " " kirkeværge i Hjerting	" 10 nr. 10-11
" Niels, Kjerbal/Larup senere gdr. i Lintrup	15 1
" N i s , gaardejer i Hjerting	14 b og 15 e
" R e t e r	15 d
L a s s u s s e n , Maulrich, Gøtrup, Tirslund sogn	19 nr. 64-65
L e i m e r s , Hans, i Garder, Nørtoft sogn, Holsten	16 nr. 26 - 27

Simonsen, Hans, gaardejer i Døstrup, Tønder amt	side og nr.
" Otto, købmand i Tarm	28 nr. 44/45
" Peder, gaardejer i Tornum, Lintrup sogn	22
Skjøtt, Simon, gaardejer i Hjerting	18 nr. 43
Stavø, Rendsborg	18 c
Steen, H.C. gaardejer i Hjerting	11 nr. 13
Svendsen, Anne	18 c
" Marie Cathrine	3 1 b)
" Christiane	4 og 1 f)
" Eline	3 1 d)
" Hans Terkelsen a - o foran i bogen.	4 1 h)
" Jens, fisker i Vester Hjerting, Guldager sogn	1 - 3
" Jonanne	f f)
" Johannes, a)foran. l. 6 - 6 nr.	4 1 g)
" Kirstine	2 - 3
" Sverine	3 1 o)
" Terkild, født 1820 død efter 1890	4 1 g)
Sørensen, Bertel Hansen, kvaedner i Mejby, Lintrup sogn	6 - 7
" Holden, gaardejer i Mejby, Lintrup sogn	1
" Lauritz, fra Aastrup, Raarup sogn	2
" Otto Medrich, gaardejer i Dever, Lintrup sogn	13 c
" Søren (tilnavn: Bødder), landmand, Mejby, efter	10 c
Terkelsen, Hulrig, smed i Aastrup 1920	2
" Jens, Hjerting 18 c & side 20 nr.	10 c
" Maas, Hjerting, 1700 - 1742 10 f & side 19 nr.	165
" Niels, side 19 nr.	83a
Terkildsen, Svend Houlrik, Smed, Tornungsgaards mark 6 - 7 nr.	83 b
Terkelsen, Peter, parcellist, bavngård, dengang Hygum sogn(?)	6 - 7 nr. 4 - 5
Thaun, Hans Peter Hansen, gaardejer i Hjerting	10 a
Thaysen, Jens Nicolai, gaardejer i Langetved	11 a
Thomsen, Anders, gaardejer i Tornum, Lintrup sogn	18 c
" Michel, gaardejer i Hjerting	14 nr. 20
og side 18/19 nr. 42 - 43	18 c

oo

Nogle tilføjelser til side 13. nr. 16 - 17

.....

Af Haulrich Petersens og Marens børn i Branderup følgende :

Peer, døbt 5. p. trin. 1760. Faddere: Thomas Jensen af Myrup, Christen Hundsøn, Johan Wind, Christen Madsen, Met Hanses, Malen Nissen og Kerret Testensdatter.

Kresten, døbt 25. p. trin. Faddere: Kresten Hansen af Høllerup, Jürgen Jensen, laust Petersen, Jomfru Christine Wolffs, Dorthe Christians.

Terkild, døbt den 18. marts 1766. Faddere: John Nissen, Niels Petersen Gaarde; Hans Tojsen, Niels Rasmussen. broder Testesen, Christiane Outsens (pastor Ditlev Outsens hustru); Woldborg Peders, Ellen Krestensdtr. Kerret Petersdatter.

Skrevet i tiden fra den 25. oktober til den 13. november 1961.

Jejsing, den 13. november 1961

Christian Knibill

.....

F i l l e g

Smeden Haulrig i Susvind, Agerakov sogn.

I "Sønderjydske Aarbøger" 1895 fortæller J. Fausbøl om Polak = kerne i Nordaleevig" paa siderne fra 177 til 189. Fra Gestrup by meddeler han følgende : "Gestrup by var overtyldt af Polakker, medens største Delen af Beboerne var flygtede ind i den nærliggende Mand = bjerg Skov, hvor de opholdt sig paa en godt skjult skoveng, som kaldtes Dynd. Nogle af Beboerne blev dog tilbage, og blandt dem var ogsaa Sme = den, der boede nord for Byen paa et Sted, som kaldes Susvind. Smeden, der var en meget dygtig Mand, hed Haulrig og af hans Efterkommere lever der endnu nogle i Agerakov Sogn. Smedens Bolig laa lige ved Vejen, medens Smedjen laa et Stykke tilbage inde i Kaalgaarden. En Dag kom der en Løjtnant, der laa i Kvarter i den Del af Byen, som kaldes Overby, hen til Smeden for at faa sin Hest beblaaet. Medens Smeden og Løjtnanten var i Færd med dette Arbejde henne ved Smedjen, hørte de skrig inde fra Huset, hvor Smedens Kone var ene hjemme. Smeden, der anede, hvad der var paa færde, spurgte Løjtnanten, om han maatte komme sin Kone til Hjælp. Han fik Tilladelsen, tog en gloende Jernstang og løb med den ind i Huset, hvor han saa sin Kone kæmpe med en menig Polak. Da Polakken saa Smeden med den gloende Stang, slap han straks Konen - som skjulte sig - og løb ad Byen til truende med, at han nok skulde hente For = styrkning, og ved dens Hjælp gjøre Kaal paa Smeden. Nu var gode Raad dyre. Men Smeden var ikke tabt bag af en Vogn, han griber rask sin Sko = hammer og løber efter den fkygtende Polak. Da Vejen, denne maa følge for at naa Byen, gør en Bøjning, smedløber Smeden Polakken og slaar ham med Hammeren midt i Planeten, saa han styrter til Jorden. Derefter bekrøv Smeden Synderen paa Toftedixet, hvor han ligger endnu."

Da navnet Haulrig gaar igen i alle led ned til Hans Svendsen far = fader, ligger det nær at antage, at den i fortællingen nævnte MANNIX Haulrig Smed i Susvind er slægtens stamfader. Da vi for en del Aar siden besøgte Agerakov kirkegaard, fandt vi flere gravminder med navnet Haulrich.