



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

EN SLÆGT
FRA V. TØRSLEV
i
NØRHALD HERRED

om
Peder Andersen, født 1797,
og hustru
deres forfædre og efterkommere

NORDISK SLÆGTSFORSKNING ApS
8832 SKALS
1986

Som dybest brønd gi'r altid klare vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
saa styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til dens rod forneden;
aartusind toner op i graad og sang,
mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og smaat,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og raat,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens ve og vaade;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gaade.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
naar du mit land, min stemme, frit maa leve,
og skønne sange paa den danske røst
maa frie, stærke sjæle gennembæve.
Da staar en ny tids bonde paa sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blaat sit sommerløft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppe Aakjær.

Forord.

Den velkendte venstrepolitiker konsejlspræsident J.C. Christensen har engang sagt: "Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig saadanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, saa de kan gaa videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt". Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men ogsaa skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den selvfølgelig ogsaa gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid under læsningen faa den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en saadan bog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" saa husk paa, at vor tid med alle dens nok saa tekniske fremskridt bygger paa fortiden, og at alt - ogsaa en selv - er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt: "Vil mennesket forstaa sig selv og prøve at faa rede paa forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, maa han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Det slægtshistoriske studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede foreteelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab".

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et staasted. Løb bogen igennem og tag den saa frem, naar der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men De kære læser,

har et meget nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets baand, men ogsaa ved deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f.eks. V. Tørslev sogn, saa er det - selv om billedet har ændret sig noget - paa de samme gader og veje, slægtens gamle har gaaet, ligesom de bygninger man passerer, er de samme, som dem ens forfædre har henlevet i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet saavel mørke som lyse timer.

En slægt som denne kan sætte stærke præg paa den egn eller by, den kommer til at leve i. Det mærkes maaske ikke saa meget i det daglige, men hver dag er da ogsaa kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i aar, og disse aar tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro paa eget værd.

En døgnvise spaar, at om hundrede aar er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, naar det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage staar summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner som slægten gav den enkelte at forvalte og give videre.

Til slut skal rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlaan af billeder.

Med ønsket om at denne slægtsbog maa blive til gavn og glæde for nulevende og kommende generationer.

Skals, den 12. november 1986
Nordisk Slægtsforskning ApS.

Special-Trykkeriet Viborg a-s
Copyright, eftertryk forbudt.

Orientering.

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit. Første afsnit, anetavlen, omhandler ægteparret Peder Andersen og Mette Sørensdatter med forfædre, medens andet afsnit, efterkommeroversigten, bringer en omtale af efterkommerne efter nævnte ægtepar.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl.a. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger samt forskellige personal- og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor forstaas saaledes, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de paagældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde ogsaa omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 6's fader har nr. 12 og moderen nr. 13, nr. 12's forældre har nr. 24 og 25, nr. 13's forældre nr. 26 og 27 etc. Hvis man omvendt vil finde f.eks. barnet af ægteparret med numrene 30 og 31, saa halverer man det lige nummer. Barnet er altsaa ane nr. 15 gift med nr. 14, deres barn er nr. 7 gift med nr. 6, deres barn igen nr. 3 gift med nr. 2. For overskuelighedens skyld findes vedlagt en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

Vedlagt findes endvidere en sol. Medens den skematiske anetavleoversigt redegør for slægtsforbindelsen tilbage i tiden fra stamfaderen (se ovenfor), giver solen med stamfaderen i midten en oversigt over hans børn, børnebørn og oldebørn, mærket med henholdsvis romertal, store bogstaver

og arabertal, og saaledes at laveste tal eller første bogstav i alfabetet er ældste barn i en søskendeflok. I bogens tekst videreføres dette system, saaledes at børn af arabertal er mærket med smaa bogstaver, disses børn med arabertal efterfulgt af en parentes etc. Man opnaar derved, at enhver person i efterkommeroversigten faar sit eget registreringsnummer, et nummer der redegør for forbindelsen tilbage til stamfaderen og dermed for slægtsforbindelsen til alle øvrige nævnte personer. Eksempel: II.F.2.b. Nummeret angiver, at den paagældende er andet barn af II.F.2., som igen er andet barn af II.F., mens II.F. er sjette barn af II., som er andet barn af stamfaderen. Sætter man sig grundigt ind i dette system, kan man stedfæste enhver af de i efterkommeroversigten nævnte personer i forhold til sig selv.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder iøvrigt, at denne hovedsagelig er udarbejdet paa grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som det ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supplere. Naar stoffet saaledes visse steder kan forekomme lidt mangelfuldt, skyldes dette enten, at de af slægtens medlemmer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.

Hartkorn - landgilde.

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter, var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hardt" korn i modsætning til havre, "blødt korn".

Forholdene paa de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg	1 td.	hartkorn
1 " gryn eller hvedemel	2 "	"
1 " hvede eller ærter	1½ "	"
1 " havre	½ "	"
1 " humle	½ "	"
4 læs enghø	1 skp.	"
12 gæs	1 td.	"

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og paa grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den saakaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen paa godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man paabegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret paa jordens ydeevne - boniteten - der sattes i forhold til arealet og saaledes angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed; enge, overdrev og skove takseredes efter udbytte, de kunne frembringe, f.eks. antal hølæs, græsning, svins-olden m.m. Ogsaa mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmaaling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede aar blev benyttet som basis for grundskatten paa landet, blev den paa grund af jordernes forbedring m.m. efterhaanden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i aarene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang

langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes $6 \frac{1}{6}$ tdr. land (à 14.000 kvadratalen) til at yde 1 tdr. hartkorn. Paa Lolland og Falster gik der $9 \frac{4}{5}$ tdr. land og i Ringkøbing amt 45 tdr. land til 1 tdr. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 tdr. land pr. tdr. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de daarlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornsskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

Anetavle

for

Peder Andersen

og

Mette Sørensdatter

Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage i tiden, og som er udarbejdet paa grundlag af de bevarede danske arkivalier.

For at give læseren en bedre mulighed for at kunne vurdere de opnaaede forskningsresultater, bringes i det følgende en kortfattet redegørelse for arbejdets omfang og de kilder, som herunder benyttes.

I Danmark findes fem almindelige statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i København og de fire landsarkiver København (dækkende Sjælland og de sydlige øer), Odense (for Fyn m.m.), Viborg (omfattende hele Nørrejylland ned til Kongeaaen) og Aabenraa (dækkende Sønderjylland). I Rigsarkivet opbevares Centraladministrationens arkiver (kongebreve, kancellikorrespondance, folketællinger etc.), medens landsarkiverne rummer de lokale embeders akter (kirkebøger, godsarkivalier etc.).

Den uindviiede, der første gang aflægger besøg paa f.eks. Landsarkivet i Viborg og her faar lejlighed til at kigge bag kulisserne, vil med største forundring konstatere, at denne store bygning rummer kilometer ved kilometer af boghylder fyldt med haandskrevne bøger og protokoller, prentet med gotisk, en skrift som forekommer nutidsmennesker komplet ulæselig.

I tilslutning til arkivet findes en stor læsesal, ved hvis borde man dagen lang ser folk sidde bøjet over de gamle arkivalier, ivrigt optaget af at grave stof frem om de hedengangne. Her sidder manden, der kun har været her nogle faa gange, og for hvem det hele endnu er saa nyt og uforstaaeligt, hvorfor han holder sig til de nyere kirkebøger. Her finder man den mere drevne amatør, som i flere aar har tilbragt al sin fritid med at forske, som efterhaanden har faaet lært at læse gotisk, og som foruden kirkebøgerne ogsaa gør brug af andre arkivalier. Og endelig sidder her den professionelle forsker, eksperten, som kan spille paa alle strengene, dels fordi han tilfulde behersker gotisk, og dels fordi han kender brugen af alle typer arkivalier og de muligheder, disse giver. For alle tre ka-

tegorier gælder imidlertid, at de i deres forskning konstant støder paa problemer og vanskeligheder. Størstedelen af tiden gaar da ogsaa med undersøgelser, som giver negative resultater, men saa meget større er forskerglæden, hvis omsider løsningen paa problemerne foreligger.

Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har lagt al sin professionelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes De over resultatet, maa De saaledes huske paa, at det ikke er forskeren, der har svigtet Dem, men derimod de arkivalier, han har haft til sin raadighed.

Hvilke arkivalier, der i det væsentligste er tale om, og hvorfor disse ofte svigter, fremgaar af det følgende.

Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I hvert af Danmarks ca. 1300 sogne har præsterne igennem tiden i disse kirkebøger indført oplysninger om sognets beboere saasom fødsel, daab, konfirmation, vielse, død og begravelse. Kirkebogsføringen blev ved lov paabudt i 1646, og i en snes tilfælde kan den jyske halvø endog opvise tidligere førte og til vore dage bevarede kirkebøger, hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer fra Hjortkær sogn i Sønderjylland. Dette betyder imidlertid ikke, at kirkebøgerne normalt findes fra 1646 og ned til i dag. I de ældste tider førtes kirkebogen nemlig kun i ét eksemplar, der som regel opbevaredes i præstegaarden. Krige, plyndringer, brand og manglende omtanke for disse arkivaliers betydning resulterede i masser af tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Normalt er kirkebøgerne saaledes kun bevaret tilbage til ca. midten af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland findes 50 sogne, hvor alle kirkebøger er gaaet tabt før 1814, det aar hvor der blev paabudt dobbelt kirkebogsføring i samtlige sogne.

Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældste kirkebøger er ret mangelfulde og i perioder slet ikke har været ført, er ting, der vanskeliggør forskerens vilkaar meget.

Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845 er udmærkede hjælpemidler, dersom kirkebøgerne svigter. Især er tællingen fra 1845 af betydning, idet det af denne ogsaa fremgaar, hvor folk er født, medens de øvrige tællinger kun oplyser om navn, alder, stilling, ægtefælle og hjemmeværende børn.

Skøde- og panteprotokollerne fortæller os om ejendomshandler og optagelser af laan etc. Protokoller af denne art blev paabudt ved forordning

af 1738, men en stor del er gaaet tabt. Det siger sig selv, at disse arkivalier kun har betydning, naar man beskæftiger sig med personer, der ejer fast ejendom, saasom bedrestillede borgere og selvejerbønder.

Fæsteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altovervejende del af landbefolkningen i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden herregaard. Disse protokoller indeholder fæstebrevene, dokumenter, som udfærdigedes hver gang godset bortfæstede en af sine ejendomme. Fæsteprotokollerne er at finde i godsarkiverne og er mange steder bevarede fra første halvdel af 1700-tallet. Ofte maa man imidlertid konstatere, at arkivalier fra det gods, som de paagældende forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gaaet tabt. Det kan nok generelt siges, at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvorimod det er smaat med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.

Skifteprotokollerne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os, hvad folk har efterladt sig ved deres død, samt paa hvilken maade efterladenskaberne fordeles arvingerne imellem. I et skifte vil saaledes afdødes børn være nævnt, en omstændighed der kan tjene som bevis for et slægtskab, som ellers ikke paa grund af manglende kirkebøger lader sig paavise. Skifteprotokollerne er at finde i de enkelte jurisdiktioners arkiver, i godsarkiverne og i de gejstlige arkiver, alt afhængig af hvilken kategori de paagældende personer har tilhørt.

Tingbøgerne er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre en bondeslægt endnu flere led tilbage - ofte til 1500-tallet. Dette kan f.eks. ske paa den maade, at der opstaar en strid om ejendomsforholdet til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring vil de afgivne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kommer saa ud for, at Peder Jensen fremstaar paa tinge og vidner, at den paagældende mark har tilhørt hans far Jens Pedersen, som har overtaget den fra sin far o.s.v.

Justitsprotokollerne fortæller os, om forfædrene har været indblandet i retssager, medens jordebøgerne og matriklerne giver oplysninger om de enkelte gaardes størrelse, om ejer- og fæsteforhold etc.

Trykte kilder omfatter tidligere trykte stamtavler og anetavler, historiske aarbøger, stater, købstadshistorie, sogne- og egnsbeskrivelser etc. Hvis man saaledes i en forslægtslinie kommer ind i et miljø, der ligger uden for den egentlige bondestand, det være sig degne, præster, proprietærer, godsejere, herredsfogeder, herredsskrivere, prokuratorer, officerer og underofficerer samt embeds- og bestillingsmænd i by og paa land, saa viser der sig for forskeren gode muligheder for gennem de trykte kilder at finde stof om disse personer og deres forfædre.

Med denne indledning har vi forsøgt saa kortfattet og enkelt som muligt at fortælle lidt om arkivverdenen og de problemer, som møder slægtsforskeren med det formaal at give Dem indblik i arbejdets omfang og bi-bringe Dem en vis viden om slægtsforskning, en viden, som forhaabentlig vil være Dem til gavn ved gennemlæsningen af anetavlen.

1. GENERATION

Ane 2 Peder Andersen

der nævnes med tilnavnet Geller (Gjeller eller Gjelle), er født 1797 i V. Tørslev, og han døde den 27. august 1874 samme sted.

Han blev hjemmedøbt den 30. december 1797 i morfaderens hus i V. Tørslev og derpaa fremstillet i kirken den 17. juni 1798; i kirkebogen oplyses blot, at han blev baaret til daaben af Poul Christensens hustru fra Gettrup.

Peder Andersen blev gift den 10. oktober 1840 i Skjellerup Kirke med

Ane 3 Mette Sørensdatte

Forlovere ved vielsen var Christen Bjerregaard og Niels Jørgensen, begge gaardmænd i Gettrup.

Mette Sørensdatte er født den 19. februar 1818 paa Nedergaard i Gettrup, Skjellerup sogn, og hun døde den 30. december 1870 i V. Tørslev.

Hun blev døbt den 20. marts 1818; gaardkone Anne Christensdatte fra V. Tørslev bar hende til daaben, pigen Maren Iversdatte fra Gettrup stod hus, og som faddere nævnes Laust og Niels Søgaard samt Søren Madsen, alle gaardmænd i Gettrup.

Peder Andersen, der var født udenfor ægteskab, nævnes i folketællingen 1801 som bosat hos morfaderen Christen Nielsen, der var gaardmand og sognefoged i V. Tørslev. Da Peder Andersens mor ikke nævnes som bosat her, maa det formodes, at Peder Andersen er vokset op hos moderens forældre paa gaarden i V. Tørslev. Omkring 1810 overgik fæstet paa denne gaard til Peder Andersens morbror Niels Christensen, og da han døde i 1829, kom gaarden til Peder Andersen, hvilket fremgaar af et fæstebrev af 15. oktober 1829, udstedt af Jens Andreas Brasks enke Kirsten Brask til godset Kjellerup, hvorunder gaarden hørte. Fæstebrevet har følgende ordlyd:

"Kirsten Brask til Kjellerupgaard gjør vitterligt at have stæd og fæst, ligesom jeg hermed stæder og fæster til ungarl Peder Andersen i Vester Tørslev den gaard samme stæds, som Niels Christensens enke godvilligt til ham har afstaaet, hvilken gaard som staar for hartkorn, ager og eng 5 tdr. og 4 skpr. fæsteren Peder Andersen sin livstid maa have nyde, bruge og i fæste beholde paa efterskrevne vilkaar:

1.

At han af gaarden med dens tilliggende ejendomme svarer og betaler alle kongelige skatter og paabudde, som enten nu er, eller herefter paabudne vorder af hvad navn nævnes kan, hvoi indbefattes de af gaardens bygninger aarligt gaaende brandcontingenter i forhold til den summa disse er taxeret for i brandcassen.

2.

Svarer aarlig landgilde til hvert aars martini 1 td. og 6 skpr. rug, 1 td. og 6 skpr. byg, 2 tdr. havre, 12 pd. smør eller 24 mark, 1 lam, 1 gaas, 2 høns, for en gaas 1 mk. og 8 skill. sølv og arbejdspenge 1 rbdlr. sølv, hvilket alt leveres og betales her paa gaarden til forfaldstiden.

3.

Forretter her til gaarden halvgaards hoverie efter den herved hæftede genpart af hoveriforeningen.

4.

Holder gaardens bygninger i saadan stand, at disse alletider kan tilsvare den herved hæftede lovlig afhjemlede synsforretning, da han ved fratrædelse eller arvinger ved dødsfald tilpligter at udrede det manglende.

5.

Fæsteren opfylder den imellem ham og fratræderen oprettede aftægtskontrakt.

6.

Gaardens tilliggende jord maa fæsteren paa lovlig maade dyrke, drive og behandle, intet deraf bortleje eller til upligt bruge, men saavel i dette som alt øvrigt rette og forholde sig efter hans Kongelige majestæts aller-naadigste lov og forordninger, vise mig sin husbonde eller fuldmægtige den tilkommende hørighed og lydighed, alt under dette fæstes fortabelse og anden lovmæssig straf.

Indbemeldte hartkorn er det samme som den forrige fæster har været besidder af.

Den accorderede indfæstning er betalt.

Dets til bekræftelse under min haand og segl.

Kjellerup d. 15 octobr. 1829."

Peder Andersen sad nu som ungarl paa gaarden i V. Tørslev i 11 aar, og i hele denne periode var morbroderens enke Birgitte Sørensdatter hans husholderske. I folketællingen 1834 nævnes paa gaarden endvidere af tjene-

stefolk Christen Andersen, 26 aar, Kirsten Poulsdatter, 25 aar, Peder Laur- sen, 16 aar, og Jens Samuelson, 10 aar gammel hjorddreng.

I folketællingerne 1840 og 1845 fortælles, at Peder Andersen havde et plejebarn Niels Christensen Geller, som ifølge aldersangivelserne i de to folketællinger skal være født ca. 1831. Opslag i kirkebogen viser da ogsaa, at han er født den 11. august 1831 i V. Tørslev som søn af gaardmand Christen Sørensen og hustru Kirsten Poulsdatter, og der kan næppe herske tvivl om, at han er opkaldt efter Peder Andersens i 1829 afdøde morbroder Niels Christensen, der ligeledes vides at have anvendt tilnavnet Geller. Mest nærliggende er det at antage, at drengens far Christen Sørensen har været en bror til den afdøde Niels Christensens enke Birgitte Sørensdaughter, og navneopkaldet har maaske saaledes dybest set været aarsagen til, at hun i sin enkestand, og antagelig barnløs, har taget denne Niels Christensen Geller til sig som plejebarn, altsaa hendes formodede nevø.

Endnu i folketællingen 1840 kaldes Peder Andersen for ugift fæstegaard- mand, men af folketællingen 1845 fremgaar det, at han nu var blevet gift, og at han i øvrigt havde overtaget embedet som sognefoged i V. Tørslev sogn, et embede der synes at have hørt til gaarden, idet saavel morbroderen som morfaderen havde været sognefogeder.

Den 10. august 1841 blev der foretaget en taksation til brandforsikring paa gaarden i V. Tørslev, der indtil da havde været forsikret for 980 rdr. sølv, men hvis forsikringssum nu ændredes til 810 rdr. Om bygningerne hed- der det, at stuehuset paa 12 fag forblev uforandret forsikret for 510 rdr. Den østre længe paa 8 fag, 10 $\frac{3}{4}$ alen dyb, opført af blandingsunder- og fyrreovertømmer med straaatag og klinede vægge og indrettet til kostald og faaresti, sattes til 80 rdr., den nordre længe paa 13 fag, 7 $\frac{3}{4}$ alen dyb, og opført af samme materialer samt indrettet til vognport, lade og kostald, takseredes til 140 rdr., og endelig sattes den vestre længe paa 19 fag, 7 $\frac{1}{2}$ alen dyb, opført i samme materialer, indrettet til lade, til 80 rdr.

Peder Andersen sad nu som fæster af gaarden i V. Tørslev indtil sin død i 1874. Flere aar forinden havde sønnen Søren imidlertid overtaget styrel- sen, idet han i 1870 nævnes som gaardbestyrer for faderen. Den 15. februar det aar anmeldte sønnen Søren nemlig for skifteretten - i anledning af mo- derens død -, at faderen skulle hensidde i uskiftet bo med myndige og umyn- dige fællesbørn efter sin afdøde hustru, og at der efter bedste skønnende og overbevisning ikke kunne være værdier i boet for over 500 rdr. Herudfra

besluttede skifteretten, at der skulle indbetales 8 rdr. til skifteforvalteren og 1 rdr. 3 mk. 10 skill. til justitsfonden, hvilket beløb sønnen Søren derefter indbetalte.

Den 29. september 1874 blev der paa herredskontoret i Mariager afholdt skifte i boet efter Peder Andersen mellem børnene Søren, myndig, Niels Christian, 20 aar, Ellen Marie, gift med smeden Niels Andersen i V. Tørslev samt Birthe Kirstine og Elisabeth, begge 17 aar gamle og umyndige. Som værge for de umyndige mødte gaardmand Søren Sørensen Nedergaard fra Gettrup, som var børnenes morbroder, og som kurator for den mindreaarige søn mødte husmand Søren Nielsen, ligeledes fra Gettrup. Endvidere mødte ejeren af fæstegaarden, godsejer Christen Johan Høeg Brask.

Det første, skifteretten foretog sig, var at gøre de tilstedeværende bekendt med den i boet afholdte registrering- og vurderingsforretning, som godkendtes af alle med den undtagelse, at børnene fremførte, at det paa gaarden værende utærskede korn ikke var medregnet blandt boets aktiver, skønt der var tale om 20 tdr. rug og 22 tdr. byg, hvilket arvingerne ansatte til en værdi af 260 rdr. Hertil bemærkede godsejer Brask, at der var tre heste for lidt i besætningen i forhold til, hvad der havde været, da Peder Andersen i sin tid overtog fæstet, og disse tre heste ville godsejer Brask nu ansætte til en værdi af mindst 1300 rdr. Endvidere gjorde han krav paa erstatning for bygningernes forringelse siden Peder Andersens tiltrædelse af fæstet 45 aar tidligere. Godsejer Brask var imidlertid interesseret i at faa gaarden til fri disposition med henblik paa at fæste den bort til anden side, og for at opnaa dette tilbød han arvingerne at opgive sine krav paa de tre heste og paa istandsættelse af bygningerne mod til gengæld at maatte lægge beslag paa det nævnte utærskede korn, sat til 260 rdr.

Dette godkendte arvingerne, ligesom de lovede at svare til de krav der maatte være i boet, og her nævnes en hel stribe mindre passiver. Først og fremmest oplyses, at tjenestekarlen Niels Christian Laursen var fæstet for et aar indtil 1. november formedelst 25 rdr., og det samme gjaldt tjenestepigen Elisabeth Pedersdatter, som var fæstet for 29 rdr. Disse beløb ses derefter at være blevet udbetalt af boet. Hertil kom bl.a. en gæld paa 8 rdr. til snedkermester Bahnsen i Mariager og regninger fra møller Anders Jacobsen i V. Tørslev, fra distriktslæge Liebe, fra rebslager Tørsleff i Mariager, fra pastor Mazanti i V. Tørslev og fra skolelærer Thorsen. Der

var tale om ganske smaa beløb, medens gælden til købmand Enevold Jacobsen i Mariager efter regning androg ikke mindre end 51 rdr. 5 mk. 13 skill.

Da saavel Peder Andersen som morbroderen Niels Christensen og morfaderen Christen Nielsen alle ses at have anvendt tilnavnet Geller, ogsaa skrevet Gjeller eller Gjelle, og de alle tre sad som fæstere paa den samme gaard, maa det anses for givet, at dette tilnavn har haft relation til gaarden, som maaske ligefrem har baaret navnet Gellergaarden.

At en søn af Peder Andersen døbttes med navnet Nedergaard, har en naturlig forklaring, idet Peder Andersens hustru Mette Sørensdatters bror og far begge hed Søren Nedergaard efter gaarden Nedergaard i Gettrup, som de besad.

Peder Andersen og Mette Sørensdatter havde i deres ægteskab børnene I. Niels, født 1841, død 1842, II. Søren Nedergaard, født 1843, III. Niels Christian, født 1845, død 1851, IV. Birthe Kirstine, født 1848, død 1851, V. Ellen Marie, født 1851, VI. Niels Christian, født 1854, VII. Birthe Kirstine, født 1857, og VIII. Elisabeth, født 1857. Disse børn og deres efterkommere er nærmere behandlet i bogens andet afsnit.

2. GENERATION

Ane 4 Anders Mikkelsen

er født 1776 udenfor ægteskab i V. Tørslev, og han døde den 2. marts 1853 i Hem.

Han blev døbt den 21. september 1776; Kirsten Andersdatter fra V. Tørslev bar ham til daaben, og faddere var Anne Nielsdatter, Anne Christensdatter og Anne Marie Christensdatter, alle af V. Tørslev.

Anders Mikkelsen blev i 1797 af sognefogden i V. Tørslevs datter

Ane 5 Elle Marie Christensdatter

udlagt som barnefar til sønnen Peder (Ane 2).

Elle Marie Christensdatter er født 1773 i V. Tørslev, men hendes død og begravelse har hverken kunnet findes i kirkebøgerne for V. Tørslev eller Hem sogne.

Hun blev døbt den 13. april 1773; Kirsten Madsdatter bar hende til daaben, og faddere var Peder Nielsen, Niels Pedersen, Anders Sørensen og Anne Christensdatter, alle fra V. Tørslev.

Desværre har det ikke været muligt at skaffe nærmere oplysninger om Elle Marie Christensdatter. Kirkebøgerne fortæller intet om, at hun er blevet gift i hjemsoget, ligesom hun ikke ses anført her i folketællingerne. Den omstændighed, at sønnen Peder voksede op hos Elle Marie Christensdatters forældre, tyder da ogsaa paa, at hun ganske enkelt har forladt hjemsoget og har bosat sig et andet sted. Maaske er hun ligefrem blevet smidt ud hjemme fra sognefogedgaarden i forbindelse med den store skam, hun ved at faa et barn udenfor ægteskab havde bragt over familien.

Om den udlagte barnefar Anders Mikkelsen ved vi derimod adskilligt. Som nævnt var han ogsaa selv født udenfor ægteskab, og han maa antages at være identisk med den i folketællingen 1787 paa Kjellerup Hovedgaard opførte 11-aarige tjenestedreng Anders Ulv. I lægdsrullen for 1798 oplyses om Anders Mikkelsen, at han da var 21 aar gammel og 63 tommer høj (1 meter og 65).

Da sønnen Peder i 1797 fødtes, var Anders Mikkelsen tjenestekarl hos Mikkil Christensen i V. Tørslev, medens folketællingen 1801 fortæller, at han da var 25-aarig tjenestekarl og national rytter (soldat) hos den 24-aarige ugifte gaardmand Jens Brask i Svenstrup, utvivlsomt en slægting til godsejeren paa Kjellerup Hovedgaard.

Den 6. februar 1810 ses Anders Mikkelsen derpaa af Jens Andreas Brask til Kjellerup Hovedgaard at have faaet fæstebrev paa det husmandssted i Hem by og sogn, som Christen Snedker tidligere havde beboet men nu havde frasagt sig retten til. Det tilliggende jordareal var skyldsæt med et hartkorn paa 1 fjdkr. 2 11/13 alb., saa der var helt klart tale om et meget lille husmandssted, og i aarlig landgilde skulle Anders Mikkelsen til herskabet betale 4 rdr. 1 mk., ligesom han aarligt skulle forrette 8 dages gratis arbejde paa egen kost i den til godset hørende have. Endelig skulle han betale det aarlige brandkontingent af ejendommen samt de kongelige skatter.

Det maa formodes, at Anders Mikkelsen samtidig med fæstets overtagelse har indgaaet ægteskab med den Maren Sørensdatter, som fra i hvert fald 1823 vides at have været hans hustru. Sidstnævnte aar kom Anders Mikkelsen atter galt afsted, for af Hem sogns kirkebog fremgaar det, at enken Kirsten Christensdatter den 13. september 1823 fødte en datter, der døbttes med navnet Kirsten Marie. Som barnefader udlagde moderen her den gifte husmand Anders Mikkelsen i Hem i jordemoders og kirkesangers paahør.

Efter adskillige aars ægteskab fik Anders Mikkelsen og Maren Sørensdatter omsider den 21. juni 1830 en datter, der døbttes med navnet Kirsten. I folketællingen 1834 oplyses om Anders Mikkelsen, at han da var en 58-aarig husmand og daglejer i Hem. Hustruen Maren Sørensdatter opgives da at have været 41 aar gammel, og herudover nævnes den 4-aarige datter Kirsten. I folketællingen 1840 nævnes de tre atter paa ejendommen i Hem, og ligeledes i 1845, hvor han kaldes for 68-aarig husmand, medens det om hende oplyses, at hun var 53 aar og født i Mariager sogn. Endelig nævnes han og hustruen i folketællingen 1850 for Hem, og han betegnes da stadig trods sine 73 aar som husmand. Datteren var nu øjensynlig flyttet hjemmefra, men derimod nævnes et 9-aarigt plejebarn ved navn Otto Jacob Christian Rasmussen, født i Svenstrup sogn. Endelig oplyser skifteprotokollen, at det den 4. marts 1853 paa herredskontoret blev oplyst, at fæstehusmand Anders Mikkelsen af Hem var afgaaet ved døden, og at enken blev hensiddende i uskiftet bo.

Ane 6 Søren Sørensen

der ofte nævnes med tilnavnet Nedergaard, er født 1784 i V. Tørslev, og han døde den 26. december 1824 paa Nedergaard i Gettrup, Skjellerup sogn.

Han blev døbt den 18. september 1784, og som faddere nævnes Peder Sørensen, Jens Ibsen, Søren Skrædder og Maren Nielsdatter, alle fra True.

Søren Sørensen blev gift den 29. oktober 1813 i Skjellerup med enken

Ane 7 Elisabeth Madsdatter

Hun er født ca. 1790 i Gettrup, Skjellerup sogn, og hun døde den 4. maj 1859 samme sted. Hendes fødsel og daab har ikke kunnet findes, da Skjellerup sogns kirkebog først eksisterer fra 1813.

Elisabeth Madsdatter var som nævnt ved ægteskabets indgaaelse enke, og af kirkebogen fremgaar det, at hun blev gift første gang den 13. februar 1813 i Skjellerup Kirke med den 32-aarige Gert Nielsen, søn af gaardmand Niels Gertsen i Gettrup. Gert Nielsen døde imidlertid allerede faa maaneder efter ægteskabets indgaaelse, nemlig den 17. august, og godt 2 maaneder senere blev Elisabeth Madsdatter derpaa som nævnt gift med Søren Sørensen.

Søren Sørensen overtog ved ægteskabet med Elisabeth Madsdatter den gaard i Gettrup, som hendes første mand Gert Nielsen havde siddet paa, men om det paa det tidspunkt endnu var en fæstegaard, eller den var overgaaet til selveje, vides ikke, idet de bevarede navneregistre til skøde- og panteprotokollerne intet oplyser om en adkomst paa gaarden til Søren Sørensen, skønt denne ved sin død i 1824 vides at have været ejer af gaarden. Den gaard der var tale om, var i øvrigt Nedergaard i Gettrup, en mindre gaard med et hartkorn paa 2 tdr., som Søren Sørensen drev, samtidig med at han vides at have beklædt embedet som sognefoged indtil sin død.

Den 25. januar 1825 blev der paabegyndte skifte i boet efter Søren Sørensen mellem enken og fællesbørnene Søren, 10 aar, Gert, 9 aar, Mette (Ane 3), 7 aar, og Mads, 3/4 aar gammel. Som værge for de umyndige børn blev antaget gaardmand Niels Nielsen fra Fjelsted, som var gift med afdødes søster, medens enken Elisabeth Madsdatter som sin lavværge antog sin bror Søren Madsen.

Fra boets registrering og vurdering kan af særlige indbo-effekter nævnes: et langt fyrretræsbord med skuffe under, sat til 1 rdr., et stueur med foderal, 1 rdr., to træstole, et grønmalet hængeskab, en bilæggerkakkellovn, sat til 8 rdr., to spinderokke, et par karter, en træbiser, fire sengesteder med tilhørende sengetøj, endnu en bilæggerkakkellovn, en fjerdings kobberkedel, sat til 2 rdr., og fire brunmalede fyrretræskister,



Gettrup Nedergaard i Skjellerup sogn

hvoraf den ene indeholdt Søren Sørensens garderobe, nemlig fem skjorter, en graa overkjøl, en blaa trøje, et par skindbukser, et par vadmelsbukser, en vadmelsbrøstdug, to veste, et par strømper, en hat og et par støvler.

Af besætning paa gaarden nævnes en 6-aars rødskimlet hoppe, sat til ikke mindre end 16 rdr., to ældre hopper paa henholdsvis 16 og 22 aar, sat til ialt 6 rdr., en rød følklod paa 2 aar, 8 rdr., fire kvier, 22 rdr., tre kviekalve, 6 rdr. 3 mk., og seksogtyve faar, 17 rdr. 2 mk. Endelig kan af redskaber nævnes to beslagne vogne med tilbehør, sat til 14 rdr., en plov med tilbehør, en harve og en trillebør.

Indbo, redskaber og besætning vurderedes til ialt 175 rdr., medens selve Nedergaard af hartkorn 2 tdr. med indavlet afgrøde vurderedes til 350 rdr. Hertil kom imidlertid, at afdøde Søren Sørensen havde et tilgodehavende hos Søren Pedersen Sommer i True ifølge en panteobligation af 9. juni 1823, hvilket tilgodehavende var paa ikke mindre 350 rdr.

Den 26. marts 1825 foretog man selve skifteafslutningen, og her opgjordes aktiverne nu til 875 rdr., medens passiverne alene androg 324 rdr., nemlig en første-prioritets gæld i ejendommen paa 300 rdr. til gaardmand Christen Sparre i Skjellerup og 24 rdr. i omkostninger i forbindelse med skiftets afholdelse. Der blev saaledes et overskud i boet paa 551 rdr., men der var tale om seddelpenge, som nu omregnet efter den gældende kvartalskurs sattes til 490 rdr. sølv, hvilket beløb fordeltes med halvdelen til enken, 70 rdr. til hver af sønnerne og 35 rdr. til datteren Mette. Til sikkerhed for disse arvemidler blev der givet anden-prioritet i gaarden med besætning, indbo og redskaber næstefter første-prioritetsgælden paa 300 rdr.

Elisabeth Madsdatter sad nu som enke paa Nedergaard i godt 1 aar, hvorpaa hun den 3. marts 1826 indgik ægteskab med den 36-aarige ungkarl Niels Jørgensen, der herefter fik vielsesattesten tinglyst som adkomst paa Nedergaard, hvor han nævnes i folketællingerne 1834 og 1840. Af disse folketællinger fremgaar det i øvrigt, at Niels Jørgensen og Elisabeth Madsdatter umiddelbart efter ægteskabets indgaaelse sammen fik sønnen Søren Nielsen.

Ca. 1846 afstod Niels Jørgensen gaarden til stedsønnen Søren Sørensen Nedergaard, der var Søren Sørensen og Elisabeth Madsdatters ældste søn. I folketællingen 1850 nævnes Søren Sørensen Nedergaard, 36 aar, som ugift gaardmand her, og paa aftægt havde han moderen Elisabeth Madsdatter samt stedfaderen Niels Jørgensen. Endvidere boede paa gaarden Søren Sørensen Nedergaards halvbror Søren Nielsen og 3 tjenestefolk.

3. GENERATION

Ane 8 Mikkel Nielsen

der maa være født omkring 1740, blev i 1776 af

Ane 9 Else Nielsdatter

udlagt som barnefar til parrets søn Anders (Ane 4).

Else Nielsdatter maa antages at være identisk med den person af samme navn, der fødtes ca. 1757 som datter af Niels Samuelsen (Ane 24), og som saaledes var søster til Søren Nielsen (Ane 12). I hvert fald ved vi, at den Anne Nielsdatter af V. Tørslev, der nævnes som fadder ved Mikkel Nielsen og Else Nielsdatters søn Anders' daab netop var en datter af Niels Samuelsen.

Hvis denne teori har sin rigtighed, var vor Else Nielsdatter efter at have faaet sønnen Anders endnu ugift i 7 aar, hvorpaa hun den 29. august 1783 i V. Tørslev Kirke blev gift med Søren Pedersen fra Hem. Parret nævnes i folketællingen 1787 som husfolk i True, hvor han betegnes som skrædder. Else Nielsdatter maa i saa fald være død 1844 i True, for den 4. oktober det aar ses husfæster Mads Sørensen i True at have anmeldt, at hans gamle mor Else Nielsdatter, aftægtskone i True, var afgaaet ved døden 85½ aar gammel, og at sønnen igennem en aarrække havde underholdt hende, for at hun ikke skulle falde fattigvæsenet til byrde.

Heller ikke om Mikkel Nielsen ved vi noget sikkert udover, at han i kirkebogen ved sønnen Anders' daab anføres som staldkarl og røgter paa Skovsgaard i Skjellerup sogn. Vi maa dog gaa ud fra, at han er indentisk med den røgter Mikkel Nielsen paa Skovsgaard, efter hvem der den 5. oktober 1778 blev afholdt skifte. Denne Mikkel Nielsen, der saaledes døde i en ung alder, var ved sin død gift med Anne Dideriksdatter og havde i dette ægteskab en datter Maren. Boets samlede aktiver var blot paa 10 rdr. I øvrigt er det muligt, at vor Mikkel Nielsen var søn af Niels Andersen og Anne Mikkelisdatter, der sad som fæstere af Fyrkat Mølle under Skovsgaard. Af skiftet efter Niels Andersen, afholdt den 14. april 1745, fremgaar nemlig, at parret havde en mindreaarig søn ved navn Mikkel Nielsen.

Ane 10 Christen Nielsen

der nævnes med tilnavnet Geller eller Gjelle, er født 1736 i V. Tørslev, og han døde den 19. juli 1823 samme sted.

Han blev døbt den 5. august 1736; Kirsten Sørensdatte, der tjente i V. Tørslev Præstegaard, bar ham til daaben, og faddere var Christen Sørens fra Gettrup, Rasmus Albretsen, Christen Olufsen, Mette Axelsdatte og Anne Mikkelsdatte, alle fra V. Tørslev by.

Christen Nielsen blev gift den 2. november 1769 i V. Tørslev med

Ane 11 Ane Pedersdatte

Hun er født 1742 i V. Tørslev, og hun døde den 2. marts 1827 samme sted.

Hun blev døbt den 15. april 1742, og faddere var Christen Nielsen fra Sem samt Christen Poeder, Niels Samuelsen, Christen Mikkelsens hustru og Giertrud Mikkelsdatte, alle fra V. Tørslev.

Christen Nielsen ses den 8. oktober 1769 af Jens Brasks enke til Kjellerup Hovedgaard at have faaet fæste paa slægtsgaarden i V. Tørslev, som indtil da i en aarrække havde været drevet af farbroderen Peder Nielsen Lovmand, som nu "formedelst armod" havde maattet opgive fæstet. Der var tale om en lidt større gaard med et hartkorn paa 6 tdr. 2 skpr. 2 fjdkr., og i aarlig landgilde til hver Mortensdag skulle Christen Nielsen til herskabet paa Kjellerup svare 2 tdr. rug, 2 tdr. byg, 2 tdr. og 4 skpr. havre, et pund smør, et lam, en gaas og to høns. Af halvdelen af gaarden skulle der hvert aar svares 2 rdr. 4 mk. i arbejdspege, medens der af den anden halvdel skulle ydes hoveri til godset af samme omfang, som det de øvrige fæstere i V. Tørslev ydede. I øvrigt fremgaar det af fæstebrevet, at Christen Nielsen blev fritaget for at betale sin farbroders efterhaanden temmelig store restancer til herskabet, som omsat i penge androg 51 rdr. Til gengæld skulle han betale farbroderens skatterestancer med godt 20 rdr.

I folketællingen 1787 figurerer Christen Nielsen paa gaarden sammen med børnene Elle Marie (Ane 5), 14 aar, Niels, 11 aar, Karen, 9 aar, og Sidsel, 7 aar gammel. Endvidere nævnes en tjenestekarl.

Som nævnt andetsteds fik datteren Elle Marie i 1797 udenfor ægteskab en søn Peder (Ane 2), og af kirkebogen fremgaar det da, at Christen Nielsen foruden at være gaardmand endvidere beklædte embedet som sognefoged, hvilket han maa antages at have gjort i en aarrække. Der kan derfor ikke her ske tvivl om, at datterens fejltrin har voldt ekstra smerte Christen Niel-

sens position i det lille lokalsamfund taget i betragtning. Datteren synes da ogsaa at være forsvundet fra sognet kort efter, medens frugten af hendes fejltrin sønnen Peder voksede op hos sin morfar, hvor han nævnes i folketællingen 1801. Her nævnes endvidere Christen Nielsen og Ane Pedersdatters børn Niels, 25 aar, og Sidsel, 21 aar gammel, samt en tjenestekarl.

Antagelig omkring 1810 afstod Christen Nielsen derefter fæstet paa gaarden til sønnen Niels Christensen Geller og gik sammen med hustruen paa aftægt hos denne.

Den 21. juli 1823 mødte sognefoged Søren Nedergaard (Ane 6) fra Gettrup sammen med to vurderingsmænd op paa gaarden i V. Tørslev for at vurdere og registrere afdøde aftægtsmand Christen Nielsens bo. Her nævnes imidlertid blot afdødes garderobe, der bestod af en lys og en blaa kjol, en stribet undertrøje, en vadmelstrøje, to gamle hvide trøjer, en gammel skindtrøje, et par gamle skindbukser, et par gamle vadmelsbukser, to par gamle hvide strømper, en blaa nathue, et blaatavlet halsklæde, fire gamle blaarlærredsskjorter og et par træsko, hvilke værdier blot androg 1 rdr. 5 mk. 8 skill. Den 26. september samme aar traadte skifteretten derpaa sammen, og her oplyste Christen Nielsens søn Niels, der som nævnt sad som fæster af gaarden, at han havde afholdt udgifter i forbindelse med faderens begravelse, ialt ca. 10 rdr., hvilket beløb han fordrede sig godtgjort ved at faa overdraget faderens garderobe. Dette blev af skifteretten accepteret, imod at han betalte skifteomkostningerne paa 1 rdr. 6 skill., hvilket Niels erklærede sig indforstaaet med

Sønnen Niels Christensen Geller sad nu som fæster paa gaarden indtil sin død i 1829 og beklædte endvidere embedet som sognefoged. Hans enke fratraadte herefter fæstet til fordel for nevøen Peder Andersen (Ane 2), som saaledes blev fæster af den gaard i V. Tørslev, der maa antages at have heddet Gellergaarden, og hvor han endvidere senere nævnes som sognefoged i lighed med morbroderen og morfaderen.

Ane 12 Søren Nielsen

er født 1752 i V. Tørslev, og han døde 1787 samme sted og blev begravet den 31. januar.

Han blev døbt den 4. april 1752; Else Sørensdatter fra Hem bar ham til daaben, og faddere var Søren Nielsen fra Hem, Søren Samuelsen fra V. Tør-

slev, Anders Christensen fra Lykkesholm, Maren Nielsdatter fra Skrøstrup og Mathias Mikkelsens hustru fra V. Tørslev.

Søren Nielsen blev gift den 10. januar 1782 i Svenstrup Kirke med

Ane 13 Mette Sørens datter

Hun er født 1752 i True, Svenstrup sogn, og hun døde den 9. december 1808 i V. Tørslev.

Hun blev døbt den 13. august 1752 i Svenstrup Kirke sammen med tvillingesøsteren Lorentze, og herom hedder det i kirkebogen: "11. post Trinitatis 1752 blev Søren Andersens Tvillingebørn i True ført til Svenstrup Kirke at confirmeres i deres Daabs Naade; disse tvende Børn vare fødte om Lørdagen den 5. August og kunde for Tidens kortheds Skyld og næste Søndagen derefter komme til Kirken, men som de syntes svage, blev de hiemmedøbte, den ene kaldet Lorentze, blev baaret af Jens Pedersens Hustru i Kjellerup Mølle, den anden kaldet Mette, blev baaret af Søren Hansens Hustru i Fjelsted Hedehus, testes (Faddere) Christen Jensen og Lars Knudsen, begge af Svenstrup, Jens Laursen, Thomas Nielsen, Peder Olesen, Jørgen Larsen, Jens Rasmussens Datter Sidsel, Søren Skrædders Hustru og Peder Vendelbos Hustru, alle af True, og Maren Andersdatter af Svenstrup."

Søren Nielsen overtog i 1775 efter faderen fæstet paa fødegaarden i V. Tørslev af hartkorn 5 tdr. 4 skpr. 1 fjdkr. Selve fæstebrevet er udstedt den 29. december af godsejer Rasmus Albert Brask til Kjellerup Hovedgaard, og det hedder heri, at Søren Nielsen da i nogle aar havde været soldat. I landgilde skulle han til herskabet hver Mortensdag svare 1 td. og 4 skpr. rug, 1 td. og 4 skpr. byg, 2 tdr. havre, 1 lispund (8 kilo) smør, et lam, en gaas og to høns, og herudover var han forpligtet til at overholde reglerne om hoveriarbejde til hovedgaarden i henhold til den kongelige forordning af 12. august 1773. Endelig var han forpligtet til at yde sine gamle forældre aftægt og at omgaas dem paa en "christelig og skikkelig" maade. I indfæstning i forbindelse med fæstets overtagelse betalte Søren Nielsen 10 rdr. til herskabet, medens han til gengæld skulle have 2 slettedaler det første aar og et tilsvarende beløb det næste aar til indkøb af tømmer til istandsættelse af bygningerne.

Søren Nielsen blev kun godt 34 aar, og den 24. februar 1787 blev der afholdt skifte efter ham mellem enken Mette Sørens datter og fællesbørnene Karen, 6 aar, Maren, 4 aar, og Søren, 2½ aar gammel, for hvem Christen Sø-

rensen i V. Tørslev som nærmeste paarørende blev antaget til formynder, medens enken som sin værge valgte broderen Peder Sørensen, gaardmand i True. Fra boets registrering og vurdering kan af indbo-effekter i stuehusets to stuer samt i køkken og bryggers nævnes følgende: en jernbilæggerkakkellovn, vurderet til 12 rdr., et fyrretræs bord med skuffe under, en dragkisteseng, et blaamalet hængeskab med laas og nøgle, et klokkeværk, et indlukknet sengested med tilhørende sengetøj, en fyrretræsseng med omhæng og sengetøj, endnu et sengested, som tilhørte afdøde Søren Nielsens mor Maren Sørensdatter, en brunmalet fyrretræskiste med laas og nøgle tilhørende enken og indeholdende hendes klæder, en egetræskiste uden laas tilhørende den gamle Maren Sørensdatter, en brunmalet fyrretræshalvkiste, som tilhørte den yngste søn Christen, og endelig en kiste med initialerne SNS samt aastallet 1771, hvilken kiste var afdødes og indeholdt hans garderobe omfattende bl.a.: en brun vadmelsvest med metalknapper, en blaa vadmelskjol, en ny blaa kjol, en hvid vadmelsstrøje med metalknapper, et par hvide vadmelsbukser med metalknapper, en brun flonelsnatstrøje, en hjemmegjort stribet undertrøje med metalknapper, en brun vadmelsstrøje, en blaa vadmelsbrøstdug, et par skindbukser med otte sølvknapper, et par sorte skindbukser med otte sølvknapper, en blaa klædesvest, fem par strømper, to par vanter, tre hatte og en grøn hue. Endelig kan i stuehuset nævnes en stor kobberkedel i grue paa $\frac{1}{2}$ td.'s rum, vurderet til 3 rdr., et fyrretræskar og en egetræsøltønde.

Af redskaber nævnes bl.a. to beslagne vogne, sat til ialt 18 rdr., to trævogne til 6 rdr., en plov med tilbehør til 4 rdr., en bagplov og en harve, medens besætningen omfattede en sort 3-aars mærplag, sat til 18 rdr., en brun ifolet 12-aars hoppe, 10 rdr. 4 mk., en brun 10-aars hoppe, 12 rdr., en brun 18-aars hoppe, 4 rdr., et sort hesteføl, 5 rdr., en brun 2-aars hest, 4 rdr., en sort hoppe til 2 rdr., fem køer, 29 rdr., to 3-aars stude, 12 rdr., to aaringskviekalve, 2 rdr. 4 mk., to galte og en sopolt, 3 rdr., en gaas og en gase, 2 mk., og endelig fireogtyve faar, 16 rdr.

Boets aktiver opgjordes til 197 rdr., men enken Mette Sørensdatter oplyste nu overfor skifteretten, at hendes afdøde mand kort før sin død overfor hende havde tilkendegivet, at der i boet skulle findes 80 slettedalere i kontanter, som skulle henlægges til hans 3 efterladte børn. Endvidere havde han oplyst, at der skulle findes 21 slettedalere, som hans afdøde

søster Maren havde faaet af deres aaret før afdøde far. Skifteretten havde imidlertid ved registreringen og vurderingen af boet ikke fundet disse penge, og man forespurgte nu tilsynsværger Christen Sørensen, der ligeledes erklærede, at han intet kendte hertil. Man aabnede nu et lille hænge-skab, som tilhørte afdødes endnu levende mor Maren Sørensdatter, og her fandt man en lille lærredspung med 24 skilling i kobbermønt, om hvilket beløb det oplystes, at det tilhørte den yngste søn Christen. Herudover fandt man en læderpung i samme skab med 9 rdr. 4 mk. sølv, hvilket beløb ligeledes tilhørte Søren Nielsens gamle mor, hvorfor pengene blev overleveret hende. Man maatte herefter opgive at foretage sig mere med hensyn til de 101 manglende slettedaler, som syntes forsvundne i den blaa luft.

Af passivposter i boet fremførtes først og fremmest herskabets krav paa ikke mindre end 190 rdr. Af dette beløb var de 101 rdr. beregnet til istandsættelse af bygningerne omfattende et stuehus paa 9 bindinger, en vestre lade paa 9 bindinger, en søndre staldlænge paa 15 bindinger og en østre længe til vognhus og faaresti paa 8 bindinger. Den resterende del af herskabets krav omfattede 82 rdr. 4mk. til den besætning og de redskaber, som havde været paa gaarden ved fæstets overtagelse, nemlig seks heste, en beslagen vogn, en arbejdsvogn, en plov med tilbehør og to harver samt udsæd i form af havre til 5 rdr. Endelig skyldtes kongelige skatter for januar kvartal med 3 rdr. 15 skill. samt ekstraskat, familieskat og furagepenge med 2 rdr. 3 mk. Til disse ialt 190 rdr. kom tjenestefolkenes løn, nemlig tjenestekarlen Søren Pedersen til næstkommende Mikkelsdag 7 rdr. 2 mk. og tjenestepigen fra Paaske til Mikkelsdag 2 rdr. 4 mk. Afdødes begravelse havde kostet 4 rdr., og til dette kom omkostningerne ved skiftets afholdelse, hvorefter passiverne var paa 108 rdr. og altsaa oversteg aktiverne med godt 10 rdr. Trods underskuddet i boet erklærede enken at ville fortsætte fæstet og svare enhver sit samt "opdrager de umyndige børn med føde, klæder og lærdom". Afdødes gamle mor Maren Sørensdatter skulle naturligvis fortsat nyde frit ophold i gaarden, ligesom Mette Sørensdatter var forpligtet til ved svigermoderens død at bekoste hende "en christelig jordfærd", hvilket snart efter blev aktuelt, idet den gamle Maren Sørensdatter afgik ved døden aaret efter.

Mette Sørensdatter sad blot som enke et par maaneder, hvorefter hun blev trolovet den 1. april og derpaa gift den 15. juli i V. Tørslev Kirke med den 7 aar yngre Christen Christensen Lykkemark, der allerede den 3.

marts 1787 fik fæste paa gaarden af herskabet mod at indgaa ægteskab med enken.

Folketællingen 1787 fortæller, at gaarden da var beboet af Christen Christensen Lykkemark og Mette Sørensdatter samt hendes børn fra ægteskabet med Søren Nielsen Karen, 6 aar, Maren, 5 aar, og Søren, 3 aar gammel. Endelig nævnes Søren Nielsens gamle mor Maren Sørensdatter, der som nævnt var aftægtskone i gaarden.

Den lille familie paa gaarden blev i disse aar ramt af mange dødsfald. I 1786 døde Søren Nielsens far, i 1787 Søren Nielsen selv samt hans lille søn Christen, i 1788 Søren Nielsens mor og umiddelbart efter hans ældste datter Karen.

I folketællingen 1801 figurerer Christen Christensen Lykkemark og Mette Sørensdatter paa gaarden i V. Tørslev med hendes børn Maren, 17 aar, og Søren, 15 aar, samt parrets 4 fællesbørn.

Som nævnt døde Mette Sørensdatter den 9. december 1808, og maaneden efter blev der derpaa iværksat en skifteforretning i boet mellem enkemanden fæstegaardmand Christen Christensen Lykkemark og afdødes 6 børn, nemlig fra hendes første ægteskab med Søren Nielsen datteren Maren, gift med Niels Nielsen i Fjelsted, og den ugifte søn Søren, 22 aar gammel, og fra ægteskabet med enkemanden døtrene Anne, 19 aar, Ane Marie, 17 aar, Kirsten, 14 aar, og Karen, 12 aar gammel. Som formynder for de umyndige børn mødte deres morbror Peder Sørensen fra True. Fra boets registrering og vurdering kan nævnes, at besætningen nu bestod af fem heste, sat til 50 rdr., tre køer til 17 rdr., tre kvier og en kalv til 15 rdr. samt otte faar med lam og en galtgris til ialt 19 rdr., medens der af redskaber bl.a. var en beslagen rejsevogn med tilbehør, sat til 10 rdr., to trævogne til 5 rdr., en træplov med tilbehør og to træharver, sat til 6 rdr., samt en hakkelses-kiste med kniv, en trillebør og et par høleer. Alene redskaber og besætning vurderedes til 125 rdr., hvortil kom løsøret, primært i form af indbo i stuehuset, saaledes at aktiverne ialt androg 171 rdr., medens der ingen gæld var.

Ane 14 Mads Sørensen

er født 1747 i Katbjerg, Mariager sogn (døbt den 4. juni), og han døde den 20. juni 1821 i Gettrup, Skjellerup sogn.

Han blev gift ca. 1773 i Skjellerup med

Ane 15 Margrethe Laursdatter

men vielsen har ikke kunnet findes, da sognets kirkebog først eksisterer fra 1813.

Margrethe Laursdatter er født ca. 1750 i Skjellerup by og sogn, og hun levede endnu 1801, da hun nævnes i folketællingen. Hun maa imidlertid være død før 1813, da sognets kirkebog, som er bevaret fra dette aar, intet fortæller om hendes død og begravelse.

Mads Sørensen var ifølge en hartkornsfortegnelse af 12. april 1790 for Randers Amt fæster af gaard nr. 1 i Gettrup, som havde et hartkorn paa 2 tdr. 2 skpr. 2 fjdkr. 1 alb. og hørte under Mariager Klosters Gods. Desværre er fra klosteret hverken bevaret fæsteprotokol eller fæstebreve. Skifteprotokollen er bevaret til og med 1812, men oplyser intet om et afholdt skifte efter Margrethe Laursdatter, og herudover er skifte efter ægteparret forgæves søgt i herredets skifteprotokol.

I folketællingen 1787 figurerer Mads Sørensen og Margrethe Laursdatter i Gettrup med børnene Birgitte Kirstine, 11 aar, og Søren, 8 aar gammel. I folketællingen 1801 nævnes de atter her sammen med børnene Birgitte Kirstine, 26 aar, Søren, 24 aar, Anne Johanne, 21 aar, Laurs, 13 aar, og Elisabeth (Ane 7), 11 aar gammel.

4. GENERATION

Ane 20 Niels Nielsen

der nævnes med tilnavnet Sparre, er født 1707 i V. Tørslev, og han døde 1741 samme sted og blev begravet den 30. maj.

Han blev hjemmedøbt den 3. marts 1707 og fremstillet i kirken den 6. marts samme aar; som faddere nævnes Bartholomæus, Peder Jerløfsen, Niels Jerløfsen, Søren Kræmmers Anne og Maren Sørensdatte.

Niels Nielsen blev trolovet den 11. april 1735 og gift den 16. oktober samme aar i V. Tørslev Kirke med

Ane 21 Maren Christensdatte

der maa antages at have været identisk med den person af samme navn, der døde 1778 i V. Tørslev, 70 aar gammel. Hun skal i saa fald være født ca. 1708, antagelig i Glenstrup sogn, hvis kirkebog imidlertid først er bevarret fra 1732. Det er muligt, at hun efter Niels Nielsens død blev gift med efterfølgeren paa gaarden, men sognets kirkebog fortæller intet herom.

Af Kjellerup Hovedgaards fæsteprotokol fremgaar det, at godsejer Jens Brask den 28. november 1732 udstedte et fæstebrev paa et gadehus i V. Tørslev med tilhørende køkkenhave til Christoffer Pedersen fra Glenstrup. Den 3. april 1735 blev samme hus af Jens Brask bortfæstet til Niels Nielsen i forbindelse med, at denne skulle troloves med Christoffer Pedersens datte Maren Christensdatte. I landgilde til herskabet skulle Niels Nielsen hvert aar til Paaske svare 3 slettedaler og 2 mk., medens indfæstningsbeløbet var paa 9 slettedaler, som skulle betales med de 3 slettedaler straks, 3 til Mikkelsdag 1735 og resten til Paaske 1736. I øvrigt aftaltes det, at Niels Nielsen skulle yde Christoffer Pedersen og hustru husly og "skichelig omgiengelse".

Da Christoffer Pedersen ifølge sagens natur ikke kan være far til Maren Christensdatte, maa han have været hendes stedfar. Af V. Tørslev sogns kirkebog fremgaar det, at han blev begravet den 20. april 1749, og han betegnes da en fattig og sengeliggende mand, som var født i København, og som menes at være blevet 73 aar gammel. Hans enke, Maren Christensdatters formodede mor, var sikkert den Sidsel Christensdatte fra Gettrup, der begraaves den 8. oktober 1758, 80 aar og 4 maaneder gammel. Af det i 1732 til Christoffer Pedersen udstedte fæstebrev fremgaar det, at han og hustruen

da var flyttet fra Glenstrup sogn til V. Tørslev sogn, hvilket er baggrunden for at mene, at vor Maren Christensdatter maa være født i Glenstrup. Det er imidlertid ikke muligt at fastslaa, hvem Maren Christensdatters far og altsaa antagelig Sidsel Christensdatters første mand var.

Som nævnt fik Niels Nielsen saaledes i 1735 fæste paa et gadehus i V. Tørslev, men om han har anvendt huset til andet formaal end til bolig for hustruens stedfar og formodede mor, er nok usandsynligt, idet det ved hans død faa aar efter fremgaar, at han var fæster af en gaard i V. Tørslev af hartkorn 5 tdr. 4 skpr. 1 fjdkr. Det har ikke været muligt at finde noget fæstebrev udstedt til ham, men hans tilnavn Sparre antyder, at han har haft fæste paa den gaard, som tidligere havde været bortfæstet til Peder Pedersen Sparre, der døde i februar 1737, 34 aar gammel.

Niels Nielsen og Maren Christensdatter fik 2 sønner med navnet Christen. Den ældste Christen (Ane 10) var født 1736 og voksede op, medens den anden søn Christen, født i januar 1739, døde samtidig med faderen og blev begravet den 30. maj 1741 i samme kiste som sin far.

Den 6. juni 1741 blev der derpaa iværksat skifteforretning efter Niels Nielsen mellem enken og sønnen Christen, 5 aar gammel, for hvem farfaderen Niels Thomasen af V. Tørslev blev antaget til formynder, medens enken som lavværge valgte sin stedfar Christoffer Pedersen. Af særlige værdier i boet kan fra registreringen og vurderingen nævnes et egetræsbord, en egetræskiste, et fyrretræssengested med gult omhæng og tilhørende sengetøj samt en egetræsvæv. Af kornbeholdninger nævnes 7 skpr. rug, 3 tdr. byg og 3 tdr. havre, og gaardens besætning bestod af fire heste, vurderet til ialt blot 12 rdr., to køer, 5 rdr. 2 mk., en stud, en kvie, to spædkalve, otte faar og et lam, i øvrigt sat til 4 rdr. 8 skill., tre svin, vurderet til 1 rdr., tre gæs og en gase med femten gæslinger samt seks høns.

Efter en udsættelse blev skifteforretningen genoptaget den 18. juli 1741 og her blev nu registreret nogle ting som var blevet bragt ind i gaarden, men som enken Maren Christensdatter oprindelig havde ladet fjerne herfra, saaledes at disse ting ikke havde været tilstede ved registreringen og vurderingen. Det drejede sig om en hesteplog, fem faar med to lam, en balje og et par hjul samt en høle. Herudover var imidlertid ifølge tingsvidner bortkommet forskellige andre ting fra gaarden, nemlig 6 tdr. rug, 3 tdr. byg, 1 td. havre, en kobberkedel, en sort kvie, to faar, to skovle og en greb, men disse effekter kunne ifølge enken ikke bringes tilbage til

gaarden igen, da tingene var blevet pantsat.

Herskabet fremførte nu krav om besætning og redskaber for en værdi af 84 rdr., medens bygningerne omfattende stuehus paa 9 fag, lade paa 11 fag og stald paa 18 fag, krævedes repareret for 65 rdr. Paa gaarden var behov for 4 tdr. bygsæde og 6 tdr. havresæde, svarende til en værdi af ialt 14 rdr., og hertil nævnes af passiver bl.a. maanedskorn til en tjenestekarl fra 1. maj til 1. september med 2 skpr. rug pr. maaned, ialt 3 rdr., samt byg for 2 rdr. og "sul til hans kost pr. maaned" for ialt 2 rdr. 4 mk. Oveni dette kom skatter for april og juli kvartal samt omkostningerne ved skiftets afholdelse, og der blev nu ialt passiver for 175 rdr., medens aktiverne blot var 68 rdr. Det store underskud paa 107 rdr. blev tilskrevet enkens "hemmelige skalten og valten med boets værdier", og indførslen i skifteprotokollen slutter med en oplysning om, at man afventede dommens udfald i en mod hende paabegyndt retssag.

Den 13. juli 1741 ses godsejer Jens Brask til Kjellerup at have udstedt et fæstebrev til tidligere soldat under kaptajn Poulsens kompagni Søren Nielsen Harritslev paa "Niels Nielsen Sparres fradøde gaard i V. Tørslev" af hartkorn 5 tdr. 4 skpr. 1 fjdkr. I aarlig landgilde skulle fæsteren svare 1 td. og 4 skpr. rug, 1 td. og 4 skpr. byg, 1 td. og 4 skpr. havre, et pund smør, et lam, en gaas og to høns, ligesom han ved fæstets overtagelse skulle betale 4 rdr. i indfæstning.

Det mest sandsynlige er, at Søren Nielsen Harritslev har overtaget fæstet ved at gifte sig med Niels Nielsens enke Maren Christensdatter, men imod det taler den omstændighed, at der aabenbart da var rejst sag mod hende, hvorfor det maa antages, at hun i samme forbindelse har mistet retten til fæstegaarden, og i saa fald har den nye fæster jo ikke behøvet at indgaa ægteskab med hende for at overtage gaarden. Desværre kendes det videre forløb omkring den omtalte sag ikke. Derimod ved vi, at Søren Nielsen Harritslev allerede aaret efter maatte gaa fra gaarden paa grund af restancer, og fæstet blev nu overtaget af Niels Samuelsen (Ane 24).

Ane 22 Peder Nielsen

er født ca. 1698, muligvis i V. Tørslev som søn af Niels Christensen Boelsmand og Maren Christensdatter, men desværre eksisterer sognets kirkebog først fra 1702. Han ses at være afgaaet ved døden 1760 i V. Tørslev og blev

begravet den 30. marts i sin alders 62. aar.

Peder Nielsen blev gift første gang den 24. november 1726 i V. Tørslev med Maren Larsdatter, der maa være afgaaet ved døden 1735-1736, men hendes død og begravelse ses ikke indført i sognets kirkebog.

Peder Nielsen blev derpaa trolovet den 17. juni 1736 og gift den 23. september samme aar i Sem Kirke med

Ane 23 Maren Nielsdatter

Hun er født ca. 1705 i Sem, og hun døde 1760 i V. Tørslev faa dage før manden og blev begravet den 25. marts.

Den 20. april 1724 ses godsejer Jens Brask til Kjellerup Hovedgaard at have udstedt fæstebrev til Peder Nielsen, indtil da fæster af et gadehus i V. Tørslev, paa den halve gaard i V. Tørslev af hartkorn 4 tdr. 6 skpr. 1 3/4 alb., som en Søren Nielsen indtil da havde været fæster af, men som denne paa grund af "armod og gaardens forødelse frakom". Da der saaledes var tale om en temmelig misrøgtet gaard, fik Peder Nielsen til hjælp til gaardens drift af Jens Brask fem heste, en ko, en kvie, to aaringskalve, en spædkalv, en so med grise, ni faar med fem spæde lam og en vædder. Af nye redskaber leveredes ham to vogne, en plov og en harve, og endvidere fik han af godsejeren overladt et skab og det fornødne sædekorn, medens han selv skulle skaffe sig ædekorn fra førstkommende Mikkelsdag, ligesom han selv skulle betale en tjenestedrengs løn baade sommer og vinter, medens Jens Brask her hjalp lidt til med 6 alen vadmæl. Endelig oplyses det, at Peder Nielsen i indfæstning skulle betale 10 rdr., men der er intet oplyst om landgildens størrelse.

Efter Peder Nielsens og Maren Nielsdatters død blev der den 23. april 1760 paabegyndte skifte i boet mellem parrets fællesbørn Niels, 24 aar, Maren, 21 aar, Anne, 18 aar, og Hans, 14 aar gammel. Af særlige effekter i stuehuset kan nævnes et fyrretræs bord med skab under, et fyrretræs stolpesengested, et gammelt egetræssengested, en fyrretræskandebænk og en gruekedel i kobber paa 1 fjerdingkars rum. Afdøde Peder Nielsens garderobe bestod bl.a. af en blaa vadmelskjol, en graa vadmelskjol, en rød vadmælstrøje med enogtyve messingknapper, en hvid vadmælstrøje med fjorten messingknapper, en gammel vadmælstrøje med tolv messingknapper, et par gamle kalveskindsbukser med messingknapper, et par nye vadmelsbukser, et par gamle vadmelsbukser og en blaa vadmels brøstdug med fire messingknapper. Afdøde

Maren Nielsdatters garderobe omfattede bl.a. en brun vadmeststrøje, et flo-nelslivstykke med røde kramærmer, en hvid drejlstrøje, et blaat vadmels-skørt, et rødt ryeskørt, en sort vadmelskjole, to grønne vadmelskørter, en grøn vadmeststrøje, en trøje af dantzigerstof og en brøstdug.

Af besætning paa gaarden nævnes fem heste, tre køer, to kvier, to kalve, tolv faar, heraf de syv med lam, en so med tre grise, to gæs og en gase samt ti høns og en hane.

Boets aktiver androg 97 rdr., hvilket stort set kun kunne dække herska-bets krav, som omfattede 50 rdr. til fem heste, 3 rdr. til en plov og en harve, 14 rdr. til istandsættelse af stuehuset og 24 rdr. til reparation af staldbygningen. Herudover nævnes skatte- og landgilderestancer paa 22 rdr. samt diverse mindre gældsposter. Saaledes krævede Sr. Jens Haslund 2 rdr. for ligkiste samt 4 rdr. 12 skill. for andre effekter til begravelsen. Anders Brask havde et tilgodehavende for 2 tdr. havre paa 2 rdr., medens præsten Hr. Lachmand i V. Tørslev skulle have 8 mk. for ligprædiken. Boets samlede passiver androg 138 rdr. og oversteg saaledes aktiverne med 41 rdr. Den ældste søn Niels Pedersen erklærede imidlertid, at han var indstillet paa at overtage fæstet paa gaarden, hvorfor herskabet paa Kjellerup besluttede at overlevere ham besætning og redskaber vederlagsfrit, medens hans søstre Maren og Anne fik lov til at dele deres moders klæder og deres for-ældres klædeskister.

Ane 24 Niels Samuelson

er født 1717 i V. Tørslev, og han døde 1786 samme sted og blev begravet den 21. maj.

Han blev døbt den 24. juni 1717, og som faddere nævnes Søren Sørensen, Niels Thomasen, Niels Sørensen, Dorthe Møllers og Karen Jensdatter.

Niels Samuelson blev gift den 3. juli 1743 i Hem med

Ane 25 Maren Sørensdatte

Hun er født 1723 i Hem, og hun døde den 22. januar 1788 i V. Tørslev.

Hun blev døbt paa Trefoldighedsfestens Dag i 1723; Mikkel Nørgaards hu-stru bar hende til daaben, og faddere var Toer Christensen, Anders Nielsen, Søren Sørensen fra Vasehuset, Christen Møllers to døtre og Christen Olesens hustru.

Niels Samuelsen ses den 12. juli 1742 af herskabet paa Kjellerup Hovedgaard at have faaet fæste paa den gaard i V. Tørslev, som Søren Nielsen Harritslev det sidste aars tid havde været fæster af, men nu paa grund af restancer var blevet fradømt. Gaarden havde et hartkorn paa 5 tdr. 4 skpr. 1 fjdkr. og den aarlige landgilde til herskabet var paa 1 rd. 4 skpr. rug, 1 td. 4 skpr. byg, og 1 td. 4 skpr. havre, 1 pund smør, et lam, en gaas og to høns. I 1775 ses fæstet at være overgaaet til sønnen Søren (Ane 12), hos hvem Niels Samuelsen og hustru derefter levede paa aftægt. Søren døde som nævnt i januar 1787, og hans enke indgik ægteskab med Christen Christensen Lykkemark, hos hvem Maren Sørensdatter nu sad som aftægtsenke i en halv snes maaneder indtil sin død.

Den 20. februar 1788 blev der afholdt skifte efter Maren Sørensdatter, der blot efterlod sig en seng med tilhørende sengetøj, en egetræskiste, indeholdende hendes garderobe, og et hængeskab, hvori fandtes en pung med 9 rdr. 4 mk. i sølvmønter. Da Maren Sørensdatter havde nydt ophold af gaarden, tilfaldt hendes efterladenskaber svigerdatteren Mette Sørensdatter og dennes nye mand Christen Christensen Lykkemark.

Om Niels Samuelsen og Maren Sørensdatters børn i øvrigt faar vi nærmere oplysninger fra et skifte afholdt den 26. september 1789 efter deres datter Maren Nielsdatter, der døde ugift i True den 27. august samme aar. Som arvinger til hende nævnes hendes søskende, nemlig den afdøde bror Søren (Ane 12), hvis tre børn indtraadte som arvinger i faderens sted, samt den afdøde søster Mette, som havde været gift med Christen Kover, husmand i Hem, søsteren Kirsten, gift med Jens Pedersen i True, søsteren Anne, gift med Niels Pedersen i Hem, og endelig søsteren Else, gift med Søren Pedersen i True, hos hvem Maren Nielsdatter havde boet.

Ane 26 Søren Andersen

er født ca. 1700 i True, Svenstrup sogn, og han døde den 15. december 1780 samme sted.

Han blev gift den 30. maj 1736 i Svenstrup med

Ane 27 Karen Thygesdatter

Hun er ifølge aldersangivelsen ved sin død født sidst paa aaret 1705, men fadderlisterne ved børnenes daab og øvrige arkivalier giver intet spor

med hensyn til hendes herkomst. Hun døde 1779 i True og blev begravet den 30. juli.

Søren Andersen var i nogle aar ladefoged paa Kjellerup Hovedgaard, hvor han traf sin tilkommende hustru, der var tjenestepige her. Herefter var han i nogle aar forpagter af Glenstrup Præstegaard, hvorpaa han den 20. februar 1741 af herskabet paa Kjellerup fik fæste paa en gaard i True af hartkorn 5 tdr. 5 skpr. 1 fjdkr. 2 alb., hvoraf han i aarlig landgilde skulle svare 1 tdr. 2 skpr. rug, 1 td. 4 skpr. byg, 2 tdr. og 4 skpr. havre, 2 pund smør, en fødenød (ungkreatur), et skovsvin (svin der var brændmærket og levede af olden i skoven), et lam, en gaas, to høns og 1 rdr, gæsteripenge. Gaardens besætning bestod af syv heste, tre køer, en kvie og otte faar, og af redskaber nævnes to vogne, plov og harve. Til husholdningen fik Søren Andersen i forbindelse med fæstets overtagelse af herskabet leveret 2 tdr. bygmalt, og paa grund af rugsædens ringe forfatning leveredes ham endvidere 4 tdr. sæderug, medens han til bygningernes istandsættelse fik leveret 10 læs tag og det fornødne fyrretømmer. Han blev i øvrigt fritaget for hoveriarbejde indtil Mikkelsdag 1742 og for at betale skat indtil Mikkelsdag 1741.

I 1770 afstod Søren Andersen fæstet til sønnen Peder, og han og hustruen boede nu som aftægtsfolk paa gaarden indtil deres død. Den 31. august 1779 blev der foretaget skifte efter Karen Thygesdatter mellem enkemanden og børnene Anders, 36 aar, opholdende sig i Mariager, Jens, 34 aar, opholdssted ukendt, Peder, 32 aar, som havde overtaget fæstet paa gaarden, Inger, gift med Jens Nielsen Snedker i Gerlev, Anne Marie, som havde været gift med Niels Mortensen i Sommerhuset, men som nu var død og havde efterladt sig en 10-aarig datter (Kirsten), Kirsten, gift med Jens Hou i True, Dorte og Mette (Ane 13), opholdende sig hos broderen Peder paa gaarden, og endelig Lorentze, ugift og i tjeneste i Randers.

Den 13. januar 1781 blev skiftet derefter afholdt efter Søren Andersen, og her nævnes de samme arvinger, ligesom det fortsat om sønnen Jens hedder, at han var rejst fra godset, og at ingen vidste, hvor han opholdt sig. I øvrigt tilfaldt alle Søren Andersens efterladenskaber sønnen Peder, der havde underholdt forældrene siden 1771, og som havde betalt begravelsesomkostningerne, der ikke lod sig dække af de sparsomme efterladenskaber.

Ane 28 Søren Madsen

er født 1714 i Fjelsted, Mariager sogn, og han døde den 4. december 1777 i Katbjerg, Mariager sogn.

Han blev døbt den 25. november 1714; Dorthe Nielsdatter fra Sdr. Onsild bar ham til daaben, og faddere var Peder Skov, Christen Nielsen, Søren Jensen, Søren Nielsen og Søren Rasmussen fra Katbjerg.

Søren Madsen blev gift den 18. juni 1746 i Mariager med

Ane 29 Birgitte Hermansdatter

Hun er født 1723 i Katbjerg, og hun levede endnu i januar 1778 men er herefter forgæves søgt død i sognets kirkebog.

Hun blev døbt den 7. februar 1723; mosteren bar hende til daaben, og faddere var Jens Jensen fra Maren Mølle, Laurs Sørensen og Søren Rasmussen fra Katbjerg samt Peder Skovs datter og Søren Sørensens datter fra Fjelsted.

Søren Madsen fik i 1746 af Mariager Kloster fæste paa svigerfaderens gaard i Katbjerg af hartkorn 1 td. 6 skpr. 1 fjdkr. 3/4 alb. mod at yde aftægt til de to gamle. I klosterets jordebog fra 24. januar 1759 figurerer han paa gaarden med samme hartkorn. Paa sine ældre dage ses han at have afstaaet fæstet til sønnen Herman, hos hvem han og hustruen gik paa aftægt.

Den 3. januar 1778 blev der skiftet efter Søren Madsen mellem enken og fællesbørnene Mads (Ane 14), gaardmand i Gettrup, Herman, som havde overtaget fæstet paa gaarden, Ane, gift med Niels Christensen i Fjelsted, Sinne (eller Signe) Sørensdatter, gift med gaardmand Peder Skov i Fjelsted og endelig Kirsten, 15 aar gammel og opholdende sig hjemme. Paa skiftet ses den ældste søn Mads at have paataget sig formynderskabet for sin lillesøster Kirsten, og i øvrigt blev det paa skiftet bestemt, at Herman skulle yde denne søster, som var den eneste der ikke havde modtaget nogen arv efter forældrene, en seng med tilhørende sengetøj samt en ko og seks faar, alt vurderet til 33 rdr.

Ane 30 Laurs Christensen Smed

er født omkring 1720, hvor vides ikke, ligesom forældrene ikke kendes. Han døde sidst paa aaret 1786 i Skjellerup by og sogn, hvor kirkebogen dog først eksisterer fra 1813.

Laurs Christensen Smed blev trolovet den 22. oktober 1749 og gift den 12. november samme aar i V. Tørslev Kirke med

Ane 31 Kirsten Andersdatter

Hun er født ca. 1720 i Skjellerup, og hun døde ved nytaarstide 1789-1790 samme sted, hvilket fremgaar af nogle udstedte arveafkald. Saa sent som den 13. august 1788 nævnes hun som enke og husfæster i Skjellerup.

Ved parrets trolovelse oplyses i kirkebogen, at Laurs Christensen Smed var smedesvend i V. Tørslev, medens Kirsten Andersdatter var smedeenke samme sted. I øvrigt hedder det, at han var en fremmed og altsaa dermed en tilflytter til egnen. Som forlovere fik han udpeget Peder Christensen i Gettrup og Niels Samuelson i V. Tørslev.

Kirsten Andersdatter havde oprindeligt været gift med Rasmus Smed, der var smed i V. Tørslev. Han døde imidlertid i begyndelsen af april 1748, hvorpaa der den 6. maj samme aar blev afholdt skifte efter ham mellem enken Kirsten Andersdatter og fællesbørnene Anne, 9 aar, Maren Marie, 7 aar, Ane Johanne, 5 aar, og Albreth, 3 maaneder gammel. Paa skiftet oplyses det, at der var værdier i boet paa 58 rdr.

Umiddelbart efter at være blevet gift ses Laurs Christensen Smed og Kirsten Andersdatter derpaa at være flyttet til hendes hjemby Skjellerup, hvor de flyttede ind i hendes forældres fæstehus hørende under herregaaarden Skovsgaard, hvorfra der ingen fæsteprotokoller er bevaret. Her indrettede Laurs Christensen Smed sig med sin smedie, antagelig i svigerfaderens tidligere bødkerværksted, og han var nu landsbysmed indtil sin død. Han synes at have været velanskreven paa egnen, idet han flere gange nævnes som vurderings- og vitterlighedsmand eller som kurator paa skifter.

Den 1. oktober 1775 døde Kirsten Andersdatters datter af første ægteskab Ane Johanne Rasmusdatter, som havde været gift med Niels Jacobsen i Strandholt, men som ingen børn efterlod sig, hvorfor hun skulle arves af moderen samt af sine søskende Albreth, der opholdt sig i Handest, Maren Marie, gift med betjent i Hobro Jacob Nielsen Kølle, Anne, gift med Villads Jensen i Gettrup, senere Skjellerup, og halvbroderen Christen Laursen i Aalborg samt halvsøsteren Margrethe (Ane 15), gift med Mads Sørensen i Gettrup. Efter at enkemanden Niels Jacobsen havde faaet sin part, var der stadig i boet et overskud paa 44 rdr., som fordeltes mellem moderen og afdødes halv og helsøskende.

Efter Laurs Christensen Smeds død ses hans børn Christen, der nu var smed i Kølby, Farstrup sogn, og Margrethe, gift med Mads Sørensen i Gettrup, til deres mor Kirsten Andersdatter at have udstedt et afkald paa al videre arv efter deres fader, "end den de nu er bleven udbetalt til deres fuldkomne fornøjelse og tilfredsstillelse".

Den 17. januar 1790 ses derpaa samtlige hel og halvsøskende at have udstedt et arveafkald paa al videre arv efter deres mor. Arveafkaldet er udstedt til broderen Albreth Rasmussen i Skjellerup, der maa formodes at have overtaget fæstet paa huset her ved moderens død.

5. GENERATION

Ane 40 Niels Thomasen

er født ca. 1676, og han døde 1757 i V. Tørslev og blev begravet den 7. november.

Det har ikke været muligt at fastslaa nærmere omkring Niels Thomasens herkomst, og matriklen 1688 oplyser intet om en person med fornavnet Thomas, bosat i V. Tørslev.

Niels Thomasen blev trolovet den 21. november 1706 og gift den 2. februar 1707 i V. Tørslev Kirke med

Ane 41 Kirsten Pedersdatter (Lovmand)

Hun er født ca. 1680 i V. Tørslev, og hun døde 1759 samme sted og blev begravet den 22. juli.

Niels Thomasen ses den 24. april 1719 at have faaet fæste paa en halvgaard i V. Tørslev af hartkorn 3 tdr. 5 skpr. 1 fjdkr. og hørende under Kjellerup Hovedgaard. Af fæstebrevet fremgaar imidlertid, at han da allerede i en aarrække havde haft fæstet paa garden. Enten har Niels Thomasen senere overtaget en anden fæstegaard, eller ogsaa har han paa et eller andet tidspunkt faaet den anden halvgaard lagt til, for i hvert fald ved vi, at da fæstet i 1755 overgik til sønnen Peder Nielsen Lovmand, var der tale om en gaard med et hartkorn paa 6 tdr. 2 skpr. 2 fjdkr. Denne søn ses i øvrigt i 1769 paa grund af armod at have afstaaet fæstet til sin bror Niels' søn Christen (Ane 10), der blev sognefoged i V. Tørslev.

Den 16. marts 1736 ses der af godsejer Jens Brask til Kjellerup at være iværksat en skifteforretning i boet efter den afdøde ugifte pige Giertrud Andersdatter, der havde haft tilhuse i et gadehus paa Niels Thomasens fæstegaards grund. Tilstede paa skiftet var Niels Thomasens hustru Kirsten Pedersdatter (Lovmand) og sønnen Peder, og det blev nu oplyst, at de havde paataget sig at passe afdøde. Skifteretten paalagde dem nu at holde opsyn med hendes efterladenskaber, heriblandt seks gamle og tre unge faar, som græssede paa Niels Thomasens marker.

Ane 46 Niels Christensen Pebber

er født omkring 1660, men hvor og af hvilke forældre vides ikke. Han døde

1727 i Sem og blev begravet den 23. marts.

Ved begravelsesindførslen i kirkebogen er intet anført om aldersangivelse, og tilnavnet Pebber er ret udbredt der paa egnen, idet navnet optræder saavel i Mariager som i Svenstrup og Gassum sogne, medens der derimod i matriklen 1688 ikke nævnes nogen person med dette tilnavn i Sem sogn.

Niels Christensen Pebber var gift med

Ane 47 Giertrud Hansdatter

Hun er født ca. 1665, men sandsynligvis ikke i Sem sogn, idet matriklerne 1680 og 1688 ikke har nogen person i sognet med fornavnet Hans. Hun døde 1725 i Sem og blev begravet den 23. februar.

Niels Christensen Pebber var fæster af en gaard i Sem af hartkorn 3 tdr. 1 skp. 1 fjdkr. hørende under Kjellerup Hovedgaard. Den 8. november 1726 ses Jens Andersen Brask til Kjellerup at have udstedt et fæstebrev til Niels Christensen Pebber og hustrus søn Christen paa fødegaarden af hartkorn 3 tdr. 1 skp. 1 fjdkr., hvoraf han i aarlig landgilde skulle svare 10 skpr. rug, 12 skpr. byg, 10 skpr. havre, et skovsvin, et pund smør og to høns.

Den 17. februar 1725 blev der afholdt skifte efter Giertrud Hansdatter mellem enkemanden Niels Christensen Pebber og børnene Anne, 27 aar, Kirsten, 25 aar, Christen, 22 aar, Maren (Ane 23), 17 aar, Giertrud, 13 aar, og Karen, 7 aar gammel. Af værdier i det temmelig fattige bo kan nævnes et egetræsbord paa fire smaa stolper, en egetræskiste, et hængeskab og en rok samt en besætning paa seks heste, to køer, to stude, to kalve, seksten faar, to væddere, en so, fire gamle gæs, en gase og syv høns samt en broget kok. I gaardens jorder var da udlagt 4 tdr. grønjords rug til en værdi af 16 rdr. og 2 tdr. andet-aars gøde til 5 rdr. 2 mk. Boets samlede aktiver var blot paa 57 rdr., medens passiverne androg ikke mindre end 116 rdr. Her nævnes herskabets krav paa 72 rdr. til seks gode heste, 13 rdr. til redskaber og et beløb til istandsættelse af bygningerne omfattende 4 rdr. til den vestre længe paa syv gulve, hvoraf hovedparten var kreaturstald, 6 rdr. til den vestre længe, indrettet til stald, 6 rdr. til den østre længe, som var lade, og endelig 5 rdr. til stuehuset. Oveni disse krav fra herskabet ses anmeldt forskellig løs gæld, heriblandt 2 rdr. til Christen Krænmer i Edderup for en ligkiste, 2 rdr. til samme for to tønder øl, leveret til begravelsen, samt yderligere 2 rdr. i kontanter, som denne

havde laant Niels Christensen Pebber. Endvidere skyldte boet 3 rdr. 2 mk. til Svend Laursen i Sem, 3 rdr. 2 mk. til Michel Ibsen i Sem og 1 rdr. 2 mk. til Johan Abels enke i Mariager.

Den 28. marts 1778 ses afholdt skifte efter Niels Christensen Pebber og Giertrud Hansdatters datter Karen, der havde været gift med Anders Sørensen i V. Tørslev, men som døde barnløs, hvorfor hendes søskende skulle arve hende. Her nævnes først og fremmest den afdøde bror Christen Nielsen i Sem, som havde efterladt sig børn, den afdøde søster Anne, som havde været gift med ligeledes afdøde Søren Andersen i Sem, og som havde efterladt sig en søn, den afdøde søster Kirsten, som havde været gift med ligeledes afdøde Peder Christensen i Sem og som havde efterladt sig et par børn og endelig den afdøde søster Maren (Ane 23), som havde været gift med ligeledes afdøde Peder Nielsen i V. Tørslev, og som havde efterladt sig 4 børn.

Ane 48 Samuel Poulsen

er født ca. 1670, og han døde 1756 i V. Tørslev og blev begravet den 4. april. Desværre har det ikke været muligt det sjældne fornavn til trods at fastslaa nærmere om hans herkomst. Blot kan det siges, at han ikke synes at have været fra V. Tørslev sogn, og navnene paa fadderne ved børnenes daab antyder intet om hans herkomst.

Samuel Poulsen, der maa antages at have været fæstegaardmand i V. Tørslev, blev trolovet den 30. juli 1713 og gift den 5. november samme aar i V. Tørslev Kirke med

Ane 49 Kirsten Sørensdatter

Hun er født ca. 1695 i V. Tørslev, og hun døde 1764 samme sted og blev begravet den 2. juli.

Foruden sønnen Niels (Ane 24), født 1717, ses Samuel Poulsen og Kirsten Sørensdatter i hvert fald at have faaet børnene Sophie, født 1714, og Søren, født 1722.

Ane 50 Søren Christensen Møller

er født omkring 1690, og han levede endnu 1757, men er herefter forgæves søgt død i Hem sogns kirkebog.

Han blev trolovet den 15. november 1722 og gift 3. Juledag samme aar i Hem Kirke med

Ane 51 Mette Christensdatter

Hun er født ca. 1692, men om hendes herkomst vides intet. Hun døde 1757 i Hem og blev begravet den 3. april.

Søren Christensen Møller var fæster af den eneste gaard i Hem, der hørte under herregaarden Trudsholm.

Det eneste sikre, vi ved om Søren Christensen Møllers herkomst, er, at faderen hed Christen Møller og sad som fæster paa gaarden i Hem før sønnen Søren. Det maa i øvrigt antages for givet, at faderen var identisk med den Christen Møller i Hem, der ses at være blevet begravet den 4. august 1743, uden at der dog i kirkebogen er anført nogen alder.

I Trudsholm Gods' arkiv findes en saakaldt ekstrakt af familieskattemandtallet fra juli termin 1733 med anmærkninger. I forbindelse med godsets eneste fæstegaard i Hem by oplyses, at Søren Christensen Møller blev betragtet som tjenestekarl hos sine forældre, hvorfor han kun ansattes til en skat paa 1 mk. I anmærkningen staar imidlertid tilføjet: "Thi Søren Møller hafver udi nogle Aar haft Gaarden i lovlig Fæste og brug og deraf svaret, og Forældrene beboet et Gadehus og deraf svaret, saa hver for sig holder Dug og Disk og er fra hinanden fuldkommen adskilte". En fortegnelse fra 1753 over Trudsholm Gods' ikraftværende fæstebreve oplyses, at Søren Christensen Møllers fæstebrev var skrevet paa stemplet papir fra 1729.

I matriklen 1688 ses gaarden i Hem, der havde matrikel nr. 2 med et hartkorn paa 5 tdr. 2 skpr. 3 fjdkr. 2 alb., at være beboet af en Christen Thorsen, som i øvrigt var en bror til præsten Hr. Niels Thorsen i Hem. Denne Christen Thorsen, som endnu nævnes 1702, men døde før den 4. november 1705, har utvivlsomt været farfar eller morfar til vor Søren Christensen Møller, der allerede 5. Søndag efter Trinitatis 1716 optraadte som fadder i Svenstrup Kirke, hvor en datter af Christen Thorsens søn Thor Christensen blev døbt.

Ane 52 Anders Sørensen Skrædder

er født ca. 1656 i True, Svenstrup sogn, og han døde 1736 samme sted og blev begravet den 9. december.

Han var gift med

Ane 53 Inger Jensdatter

Hun er født ca. 1663, men om hendes herkomst vides intet. Hun døde 1747 i True og blev begravet den 3. maj.

Anders Sørensen Skrædder var, som tilnavnet antyder, skrædder og drev desuden et mindre landbrug, som han den 24. april 1719 af godsejer Jens Brask til Kjellerup Hovedgaard ses at have faaet fæste paa. Af fæstebrevet fremgaar det, at han allerede da i nogen tid havde været fæster af ejendommen, som bestod af et gadehus i True by med tilhørende jorder af hartkorn 4 skpr. 2 alb. svarende til et større husmandssted eller mindre boelssted.

Den 17. februar 1737 blev der afholdt skifte efter Anders Sørensen Skrædder mellem enken og fællesbørnene Søren (Ane 26), ladefoged paa Kjellerup Hovedgaard, Dorthe og Maren, begge ugifte og opholdende sig hjemme. Fra boets registrering og vurdering kan af løsøre-effekter nævnes et gammelt bord, en egetræskiste, et sengested med tilhørende sengetøj, som børnene i øvrigt overlod deres mor, en messinglysestage, et fyrfad, en dragt, to smaa glas, tolv smaa stenfade, et blaat krus med tinlaag, en økse, en hammer, en brod, en skræddersaks, et pressejern, et pæglemaal, to tørvespader, en gammel høle, en balje, to stripper, to navere, en sav, en fork, tre smaa bryggerkar, to sold, to plejle, en tønde, en fjerding og en kærne. Af besætning paa ejendommen nævnes to køer, to kvier, en sopolt, seksten gamle faar og seks lam.

Boets aktiver androg blot 25 rdr. 3 mk. 14 skill., men til gengæld var ogsaa gælden minimal, idet den alene omfattede 1 rdr., som datteren Maren havde udlagt til begravelsen samt 1 rdr. 3 mk. i skifteomkostninger. Enken Inger Jensdatter valgte at frasige sig fæstet paa ejendommen, som datteren Maren imidlertid ønskede at overtage uden vurdering af forfald paa bygningerne og uden herskabets krav om besætning men med løfte om at faa leveret saasæd til jorderne, hvilket herskabet paa Kjellerup alt accepterede. Herefter blev boets overskud delt med halvdelen til enken, medens den anden halvdel opdeltes i 6 søsterlodder, af hvilke enken fik 2 og sønnen Søren ligeledes 2, medens de to piger maatte nøjes med hver en søsterlod, idet de - som det dengang var skik - kun skulle arve halvt saa meget som drengebørnene.

Den 25. april 1742 ses afholdt skifte efter afdøde Jens Jensen Møller i True, der efterlod sig enken Maren Andersdatter, der som nævnt i 1737 havde overtaget fæstet paa forældrenes ejendom i True. Desuden efterlod afdøde sig en datter Inger, 3 aar gammel, for hvem morbroderen Søren Andersen (Ane 26) i True var formynder.

Ane 56 Mads Sørensen

er født ca. 1670 i Fjelsted, Mariager sogn, og han døde 1718 samme sted og blev begravet den 22. april.

Han blev gift den 29. oktober 1702 i Mariager med

Ane 57 Anne Nielsdatter

Hun er født ca. 1673 i Fjelsted, og hun døde 1720 samme sted og blev begravet den 24. april.

Da Mads Sørensen og Anne Nielsdatter var beslægtede, maatte vielsen foregaa efter kongelig bevilling, og herom hedder det i kirkebogen: "Anno 1702 d. 1 octbr. gjorde vi tvende underskrefne Michel Sørensen Fjelsted oc Hans Ollesen, indvaanere herudi Mariager, forløfte for Mads Sørensen oc Anne Nielsdatter af Fjelsted, som haver erholdet hans kgl. majestæts allernaadigste bref at maa komme sammen i ætteskab. At intet i nogen maader er som ellers kunne hindre deres ætteskab i nogen maader mod loven og forordningerne, til bekræftelse under vores egne hænder

Mariager ut supra."

Selve den kongelige bevilling til ætteskabets indgaaelse har følgende ordlyd: "Wi Friederich den fjerde af Guds naade konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmersken, greve udi Oldenborg og Delmenhorst, gjøre alle vitterligt, at Vi efter allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernaadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilger og tillader at Madtz Sørensen og Anne Nielsdatter fra Fjelsted bye i Onsild herret udi vort land Nørrejylland, maa udi ætteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie og fjerde led skal være beslægtede, dog skal de først paa behørigte steder bevisliggjøre at de hverandre ej nærmere end som forskrevet staar, udi slægt eller svogerskab paarører, saa og noget efter deres middel og lejlighed samt biskoppens billigsigelse til nærmeste hospital udgiver (offer-gave som tak

for bevilling), saafremt de denne vores allernaadigste bevilling agter at nyde...

Givet paa vort slot Jægersborg den 8 septembris anno 1702.

Friederich rex."

Mads Sørensen var fæstegaardmand i Fjelsted. Da der i 1723 blev afholdt auktion over Mariager Klosters gods, var grundlaget herfor en i forbindelse med en tidligere auktion i 1720 bekostet trykt jordebogs-specifikation, hvoraf det fremgaar, at Mads Sørensen, skønt han da havde været død i det meste af et par aar, var fæster af den ene af de store Fjelstedgaarde sammen med en Peder Sørensen, der utvivlsomt har været hans søsters mand Peder Sørensen Skov. Gaarden ses at have haft et hartkorn paa 8 tdr. 4 skpr. 3 fjdkr. 2 alb. Paa en anden gaard der i byen af samme hartkorn som Mads Sørensens fars nævnes Søren Sørensen og unge Niels Jensen med et harkorn paa 8 tdr. 7 skpr. 2 fjdkr., og den mulighed foreligger da, at den nævnte Søren Sørensen er identisk med Mads Sørensens ældre bror Søren, der imidlertid i 1704 ses at have været bosat i Hov.

Den 10. april 1704 blev der afholdt skifte efter Mads Sørensens bror Mikkel Sørensen Fjelsted, der var borger i Mariager, og som synes at have ernæret sig som brændevinsbrænder og ølbrygger. Broderen efterlod sig enken Dorthe Holgersdatter samt en fælles søn Jens Mikkelsen Fjelsted, 2 aar gammel. Som lavværg for enken mødte forvalter Christian Foss fra Mariager Kloster, medens de tilstedeværende fra Mikkel Sørensen Fjelsteds familie var hans helbrødre Mads Sørensen i Fjelsted, Laurits Sørensen i Katbjerg og Søren Sørensen i Hov, søsterens mand Peder Sørensen Skov i Fjelsted og endelig afdødes halvbror Knud Lauritsen i Fjelsted. Paa skiftet opstod nogen debat mellem paa den ene side Mads Sørensen og paa den anden side enken, idet Mads Sørensen gjorde krav paa et beløb paa 66 rdr. 4 mk., som han hævdede at have laant sin afdøde bror Mikkel den 18. maj 1701, idet denne da havde haft brug for kontanter for paa en auktion at kunne hjemkøbe noget løsøre efter sin første hustrus død. Som bevis for sin paastand fremlagde Mads Sørensen 9 gamle skøder og adkomstbreve, lydende paa en del af den afdøde broders ejendomme, og Mads Sørensen hævdede nu, at broderen Mikkel havde givet ham disse dokumenter som sikkerhed for beløbet, som Mads Sørensen nu krævede at faa udbetalt. Hertil svarede imidlertid enken Dorthe Holgersdatter, at hun intet kendte til en saadan gældspost, og at der ikke i dødsboet fandtes nogen oplysninger herom. Ganske vist forelaa

der en gammel regnskabsbog, og heri havde afdøde Mikkel Sørensen Fjelsted noteret, at han den 18. maj 1701 havde laant 100 slettedaler af broderen, men dette beløb havde han senere ladet overstrege, hvorfor enken gik ud fra, at det betød, at beløbet var tilbagebetalt. I samme bog var gjort et andet notat den 9. maj 1703, hvor afdøde havde indført, at han paa den dato sammen med Mads Sørensen i Fjelsted gjorde "rigtig regnskab, og blef hannem skyldig penge 7 slettedaler og 3 mark". Paa de følgende sider i regnskabsbogen fremgik det derefter, at afdøde ogsaa havde tilbagebetalt dette beløb ved først at levere Mads Sørensens tjenestekarl 6 stob "got-øl" til 18 skill., derpaa en liter brændevin til 8 skill., senere got-øl og brændevin for 4 mk. 4 skill., saa en liter brændevin til 8 skill., og den 6. september 1703 en tønne got-øl til 3 slettedaler samt atter en liter brændevin. Til disse oplysninger svarede Mads Sørensen, at disse tilbagebetalinger i naturalier havde relation til et andet mellemværende, mens han fastholdt, at han intet havde modtaget paa laanet paa de 100 slettedaler, omregnet til 66 rdr. 4 mk. Mads Sørensen tilbød saagar at aflægge ed herpaa, men han maatte jo erkende, at der ingen gældsbeviser forelaa. Paa enkens vegne protesterede nu hendes lavværge Christian Foss, idet han gav udtryk for, at en saadan fordring maatte kunne afvises i henhold til lovens paragraf 850, artikel 47. Lavværgen var dog blevet enig med enken om at tilbyde Mads Sørensen et engangsbeløb paa 20 rdr. til udbetaling indenfor et aar uden paalæg af renter, "hvormed Mads Sørensen lod sig være fornøiet".

Ane 58 Herman Johansen

er født omkring 1680, men om hans herkomst vides intet, og han døde 1753 i Katbjerg, Mariager sogn, og blev begravet den 10. februar.

Han blev trolovet første gang den 25. april 1706 og derpaa gift den 1. august samme aar i Svenstrup Kirke med Maren Sørensdatter, der døde i marts 1718, hvorpaa Herman Johansen blev trolovet den 18. september 1718 og derpaa gift den 16. oktober samme aar i Gassum Kirke med

Ane 59 Sinne Christensdatter

hvis fornavn ogsaa skrives Signe. Hun ses født 1689 i Gassum, og hun levede endnu 1753, men er herefter forgæves søgt død.

Hun blev døbt den 17. november 1689, og som faddere nævnes Maren Pedersdatter, Svend Rasmussen, Niels Smed og Niels Lassen.

Herman Johansen var sammen med en Laurs Pedersen fæster af en gaard af hartkorn 3 tdr. 2 skpr. 2 fjdkr. 1½ alb., hørende under Mariager Kloster. I 1746 ses Herman Johansens halvpart af gaarden at være overgaaet til svigersønnen Søren Madsen (Ane 28), hos hvem han og hustruen derefter gik paa aftægt.

Den 3. marts 1753 blev der afholdt skifte efter Herman Johansen mellem enken Sinne Christensdatter og afdødes børn fra to ægteskaber, nemlig fra ægteskabet med Maren Sørensdatter børnene Niels og Johan, begge gifte, Giertrud, gift med Anders Kouer i Hem, Anne, gift med Søren Sørensen i Hem Skovhus, Birgitte, født 1715, gift med Hans Jensen i Broløs, og Dorthe, ugift, og af ægteskabet med enken børnene Birgitte (Ane 29), født 1723, gift med Søren Madsen i Katbjerg, og Maren, ugift. Inden man gik i gang med at registrere og vurdere boet, forelagde svigersønnen Søren Madsen et til ham af Mariager Klosters ejer udstedt fæstebrev paa gaarden dateret den 6. februar 1746 og indeholdende bestemmelser om, at afdøde Herman Johansen og dennes hustru var sikret aftægt og ophold paa gaarden, saalænge de levede, samt en "skikkelig" jordefærd. Som følge heraf kunne der intet blive til arv og deling, idet aftægtsfolkenes efterladenskaber tilfaldt svigersønnen.

Ane 62 Anders Jensen Hjulmand

er født omkring 1685, og han levede endnu 1764, da han nævnes den 1. juli i en jordebog. Hverken hans fødsel eller død har kunnet findes, da Skjellerup sogns kirkebog først eksisterer fra 1813.

Anders Jensen Hjulmand blev gift omkring 1715 med

Ane 63 Anne Jensdatter

Hun er født omkring 1690, og hun døde først paa aaret 1748, idet der den 21. marts det aar afholdtes skifte efter hende.

Anders Jensen Hjulmand var hjulmand og bødker i Skjellerup, hvor han havde fæste paa et husmandssted med 2 skpr. hartkorn hørende under Skovsgaard Gods.

Den 5. juni 1745 blev der afholdt skifte efter Jens Jensen i Strandholt, og her nævnes som formyndere dennes to brødre Anders Jensen Hjulmand i

Skjellerup og Laurits Jensen Hjulmand i Fjelsted samt deres søster Maren Jensdatters mand Christen Sørensen i Vindbylund. Skønt vi saaledes kender ikke mindre end 3 af Anders Jensen Hjulmands søskende, er det ikke muligt at sige nærmere om hans herkomst.

Den 21. marts 1748 blev der afholdt et skifte efter Anne Jensdatter mellem enkemanden og børnene Henrik, Jens, Kirsten (Ane 31), da gift med sin første mand Rasmus Albretsen Smed i V. Tørslev, Anne og Anne Johanne, begge ugifte. Af værdier i boet kan nævnes et lille hængeskab med laas, en kakkellovn, som alene sattes til 6 rdr., to tinfade, fire tintallerkner, en glaskugle, en messinglysestage og en gammel brændevinskedel i messing med hat, piber og tilhørende tønne. Til ejendommen hørte et huggehus, som Anders Jensen Hjulmand anvendte som værksted, og her nævnes af redskaber bl.a. otte navere, fire spigerbor, fire hugjern, to baandknive, fire almindelige økser, en bredøkse, en skarøkse og tre save. Af besætning paa ejendommen var en ko, vurderet til 3 rdr. 2 mk., tolv faar til ialt 4 rdr., en spædkalv og to polte. Boets aktiver opgjordes til 34 rdr., og der synes ikke at have været nogen gæld. Det besluttedes at lade døtrene dele moderns efterladte garderobe, og hertil kom, at Anders Jensen Hjulmand lovede hver af de to ugifte piger 10 rdr. i mødrene arv.

Kort efter blev Anders Jensen Hjulmands datter Kirsten enke, hvorpaa hun den 12. november 1749 indgik nyt ægteskab med smedsvend Laurs Christensen Smed (Ane 30) i V. Tørslev, som parret nu forlod for at flytte ind hos Anders Jensen Hjulmand i Skjellerup. Af Skovsgaard Gods' jordebog fra 1. juli 1764 fremgaar det, at Anders Jensen Hjulmand og Laurs Christensen Smed da i fællesskab havde fæste paa ejendommen, hvis jordtilliggende nu var blevet fordoblet til 4 skpr. hartkorn.

6. GENERATION

Ane 82 Peder Madsen Lovmand

er født omkring 1640, og han døde før V. Tørslev sogns kirkebogs begyndelse 1702.

Peder Madsen Lovmand er i den saakaldte matrikel 1680, der var en ekstrakt af matriklen fra 1664, opført som fæster af en større gaard i V. Tørslev, ejet af Hans Nielsen Brostrup. I matriklen fra 1688 oplyses det, at der var tale om en temmelig stor gaard, nemlig matrikel nr. 8 af hartkorn 7 tdr. 2 skpr. 2 fjdkr. tilhørende Hans Nielsen Brostrups arvinger repræsenteret ved Mathias Hamborg.

Peder Madsen Lovmands forgænger paa gaarden var Christen Jellufsen, der nævnes her i matriklen 1664. Gaarden havde da et hartkorn paa 10 tdr. 1 skp. 1 fjdkr. 1 alb. og ejedes af Peder Harbou, til hvem Christen Jellufsen i aarlig landgilde svarede 2 ørtug rug, 2 ørtug byg, 2 ørtug havre, et svin, et lam, en gaas, to høns og to pund smør. Den mulighed foreligger, at Peder Madsen Lovmands hustru, hvis navn ikke kendes, har været en datter af nævnte Christen Jellufsen, saaledes at Peder Madsen Lovmand har giftet sig ind paa gaarden.

Ane 98 Søren Christensen Kræmmer

er født ca. 1637, og han døde 1713 i V. Tørslev og blev begravet den 9. november.

Han var gift med

Ane 99 Anne Christensdatter

Hun er født ca. 1657, og hun 1735 i V. Tørslev og blev begravet den 15. maj.

Matriklen 1688 fortæller os, at Søren Christensen Kræmmer var fæster af gaard nr. 9 i V. Tørslev af hartkorn 3 tdr. 7 skpr., betegnet kongelig majestæts ryttergods.

Det forekommer sandsynligt, at Søren Christensen Kræmmer var en søn af den Christen Sørensen, der nævnes i matriklen 1664 i V. Tørslev som fæster af en gaard med et hartkorn paa 9 tdr. 1 skp. 2 alb. og af et boelssted af hartkorn 3 tdr. 1 skp. De to gaarde ejedes af velbyrdige Stygge Høeg,

til hvem Christen Sørensen svarede landgilde. I øvrigt ses afgangne borgmester Hans Pedersens enke Kirsten Lauritsdatter fra Aarhus den 30. januar 1655 til Erik Grubbe til Tjele at have solgt 3 gaarde i V. Tørslev, hvoraf den ene var bortfæstet til Christen Sørensen. Samme Christen sørensen nævnes endvidere i V. Tørslev kirkes regnskaber fra aaret 1648, idet han og en Søren Andersen da som kirkevæger afløste Mikkel Knudsen og Christen Jellufsen. Christen Sørensen beklædte hvervet indtil den 28. marts 1653, da han blev afløst af Jens Sørensen i Gettrup.

Ane 104 Søren Andersen Skrædder

er født omkring 1630, og han døde før Svenstrup sogns kirkebogs begyndelse 1702.

Søren Andersen Skrædder, der var skrædder og husmand, er i matriklen 1688 opført som fæster af et husmandssted i True, Svenstrup sogn, af hartkorn 4 skpr. 2 alb. ejet af borgmester Johannes Steenbech i Randers.

Ane 112 Søren Rasmussen

er født omkring 1640, og han døde før 1712, fra hvilket aar Mariager sogns kirkebog er bevaret.

Fra et skifte afholdt efter sønnen Mikkel Sørensen Fjelsted i 1704 ved vi, at denne havde en halvbroder Knud Lauritsen, der saaledes maa have været Søren Rasmussens stedsøn, hvorfor vi kan gaa ud fra, at Søren Rasmussens hustru, hvis navn desværre ikke kendes, har været gift 2 gange, første gang med en Laurits N.N., saa Søren Rasmussen har sikkert giftet sig ind paa fæstegaarden i Fjelsted. Her nævnes han i matriklen 1680 som ene-fæster, medens han i matriklen 1688 opføres sammen med stedsønnen Knud Lauritsen. Der var tale om en temmelig stor gaard, nemlig gaard nr. 1 i Fjelsted af hartkorn 8 tdr. 7 skpr. 2 fjdkr., hørende under Mariager Kloster.

I Mariager Lens jordebog 1651-1652 findes i landsbyen Fjelsted opført 4 gaardmænd, nemlig Søren Pedersen, Anders Andersen, Peder Thomsen og Mikkel Sørensen. Den omstændighed, at Søren Rasmussen fik en søn ved navn Mikkel, mere end antyder, at hans hustru har været en datter af Mikkel Sørensen.

Ane 114 Niels Jensen

er født omkring 1640, og han døde før 1707, idet det den 26. juli det aar paa et skifte efter kræmmer Mourits Eriksen i Mariager oplyses, at en af boets skyldnere var afdøde Niels Jensen i Fjelsted, der skyldte 2 mk. og 8 skill. og en hat, han havde købt af kræmmeren.

Niels Jensen, hvis hustru ikke kendes, er i matriklen 1688 opført som fæster af gaard nr. 2 i Fjelsted, en stor gaard med et hartkorn paa 8 tdr. 4 skpr. 2 fjdkr. 2½ alb. hørende under Mariager Kloster.

Ane 118 Christen Jensen

der boede i Gassum by og sogn, hvor han maa formodes at have været fæstegaardmand, er født omkring 1650, og han døde 1689 i Gassum og blev begravet 3. Pinsedag.

Han var gift med

Ane 119 Maren Marcusdatter

der fødtes omkring 1660. Hun ses efter Christen Jensens død at have indgaaet nyt ægteskab den 23. oktober 1692 i Gassum med Christen Jensen fra Asferg, men hendes død og begravelse er ikke fundet indført i Gassum sogns kirkebog.

Det maa anses for givet, at Maren Marcusdatters mor var den gamle Karen Marcusses i Gassum, der blev begravet Hellig Taksigelsesfest 1695.

Efterkommere

efter

Peder Andersen

og

Mette Sørensdatter

I. Niels Pedersen Gjeller

er født den 25. december 1841 i V. Tørslev, og han døde den 25. januar 1842 samme sted.

II. Søren Pedersen Nedergaard

er født den 22. februar 1843 i V. Tørslev, og han døde den 25. juni 1916. Han blev gift den 1. december 1863 i Mariager med Mette Andersen. Hun er født den 27. juni 1838 i Torup, Sdr. Vinge sogn som datter af Kirstine Christensdatter og dragon Anders Jensen, og hun døde den 20. april 1906 i Mariager.

Søren Pedersen Nedergaard nævnes i perioden fra 1864 til 1867 som indsidder og tjenestekarl i V. Tørslev og i perioden fra 1869 til 1873 som indsidder samme sted. Den 1. marts 1875 flyttede familien fra V. Tørslev sogn til Hobro sogn, hvor han var husmand og arbejdsmand i Vestre Bakker, og hvor han boede endnu i begyndelsen af 1890erne. Ved sin hustrus død i 1906 kaldes han husejer og mælkehandler i Mariager.

Mette Andersen var ved giftermålet syg og bosat i Brødløs, Mariager sogn.

Børn: II.A.-II.R.

II.A.

Mette Sørensen er født den 26. marts 1862 i Brødløs, Mariager sogn, og hun døde den 4. november 1863 i V. Tørslev.

Ved hendes dødsindførelse anførtes: "Barnet døde under et ophold i V. Tørslev, 1½ aar gammel."

II.B.

Andreas Peter Pedersen er født den 3. marts 1864 i V. Tørslev, og han døde som ugift den 11. maj 1887 i Hobro.

Han var ved sin død tobaksbindersvend i Hobro.

II.C.

Mette Kirstine Pedersen er født den 22. august 1865 i V. Tørslev, og hun døde den 4. januar 1927 i Kolding. Hun blev gift den 16. august 1890 i Hobro med Andreas Peter Holbech. Han er født den 15. oktober 1863 i Vesterbølle som søn af husmand og smed Peter Holbech og hustru Karen Marie Nielsdatter, og han døde den 22. februar 1917 i Belle, Stouby sogn.

Mette Kirstine Pedersen nævnes ved giftermålet som sypige i Hobro.

Andreas Peter Holbech blev dimitteret som lærer fra seminariet i Ranum og underviste i Lynderup, inden han kom til Belle ved Daugaard, hvor han var 1. lærer.

I ægteskabet er børnene II.C.1.-II.C.4.

II.C.1.

Valdemar Holbech er født den 12. august 1891, og han døde den 18. oktober 1891.

II.C.2.

Alfred Holbech er født den 13. august 1892, og han døde som ugift den 22. marts 1917.

Han var elektriker.

II.C.3.

Ejnar Holbech er født den 2. november 1894 i Lynderup, og han døde den 6. januar 1951 i Kolding. Han blev gift den 27. januar 1919 i Engum med Mette Johanne Bolette Petersen. Hun er født den 12. juni 1893 i Engum som datter af husmand Karsten Petersen og hustru Maren Kirstine, og hun døde den 10. oktober 1954 i Kolding.

Ejnar Holbech gik i skole hos faderen i Belle. Han stod i købmandslære

i Horsens, drev egen købmandsforretning og central i O. Lert fra 1919 til 1931 og var derefter repræsentant for Skandinavisk Motor Co. i Kolding indtil 1946, da han startede egen forretning (autoreservedele en gros) i Kolding. Denne forretning drev han indtil sin død.

Mette Johanne Bolette Petersen gik i skole i Assendrup og havde bl.a. plads som stuepige paa et hotel i Horsens inden giftermålet, efter hvilket hun var medhjælpende hustru.

II.C.3.a.

Aase Annelise Holbech er født den 12. januar 1921 i O. Lert, Sommersted sogn, og hun døde den 7. juli 1972 i Ottawa, Canada. Hun blev gift den 15. juli 1954 med Alexander Jerome MacDonald, der er født den 11. maj 1918 i Nova Scotia, Canada. Ægteskabet blev ophævet i ca. 1970.

Aase Annelise Holbech var kassedame.

II.C.3.a.1)

Wayne MacDonald er født den 16. april 1955.

II.C.3.b.

Ruth Holbech er født den 19. november 1923 i O. Lert, Sommersted sogn. Hun blev gift med Marcel Leon Metais, der er født den 16. juli 1914.

Bosat: Haderslevvej 75C, Kolding.

Marcel Leon Metais er seilmager, og parret har 2 børn.

II.C.3.c.

Tove Kirstine Holbech er født den 6. februar 1927 i O. Lert, Sommersted sogn. Hun blev gift den 8. april 1950 i Starup ved Haderslev med Gunnar Jørgensen, der er født den 24. april 1922 i Christiansfeld som søn af skolebestyrer Alfred Jørgensen og hustru, lærer Elise Cecilie Christensen.

Bosat: Vesterrisvej 50, Vesterris, Haderslev.

Tove Kirstine Holbech gik i skole i Kolding og var herpaa kontoransat samme sted i 2 aar, inden hun begyndte paa Haderslev Statsseminarium, hvorfra hun blev dimitteret som lærer i 1949. Fra 1950 til 1983 underviste hun paa Haderslev Realskole. Hun har været medlem af bestyrelsen for Haderslev Teaterforening siden 1961 og været aktiv indenfor pædagogisk udvalgsarbejde i Sydjyllands realskoler siden 1972. Desuden var hun medlem af besty-

relsen for teatergruppen Møllen (børne- og ungdomsteater) fra 1973 til 1980. - Fritidsinteresse: sejlsport.

Gunnar Jørgensen tog realeksamen i Christiansfeld i 1938 og opholdt sig derefter hos en farbroder i Californien, USA, hvor han gik paa college. I 1939 begyndte han paa Haslev Seminarium, hvorfra han blev dimitteret som lærer i 1944, og herefter begyndte han som daglig leder og viceinspektør paa Christiansfeld Realskoles Filial i Haderslev, Haderslev Realskole, hvor han blev leder i 1949. Samme sted blev der paa Tove Kirstine Holbechs initiativ oprettet børnehaveklasse i 1963. - Gunnar Jørgensen var folketingskandidat for Retsforbundet fra 1947 til 1977 og landsformand for Retsforbundets Ungdom fra 1950 til 1952.

II.C.3.c.1)

Peter Holbech, døbt Holbech Jørgensen, er født den 18. oktober 1950 i Haderslev. Han blev gift med Ellen Susanne Berg.

Bosat: Bøgevej 7, Glamsbjerg.

Peter Holbech er cand. mag., og Ellen Susanne Berg er lærer. Parret har 2 børn.

II.C.3.c.2)

Elsebeth Holbech, døbt Holbech Jørgensen, er født den 22. februar 1955 i Haderslev. Hun blev gift den 9. december 1978 i Haderslev med Finn Estcourt Stubsgaard, der er født den 4. oktober 1950 i København, Helligkors sogn som søn af læge Ole Stubsgaard og hustru, arkitekt Birthe Freeman.

Bosat: Skippershovedvej 10, Hytten, Glesborg.

Elsebeth Holbech er lærer, og Finn Estcourt Stubsgaard er skovtekniker.

II.C.3.c.2)a) Lærke Marie Gro er født den 12. maj 1979 i Hørsholm.

II.C.3.c.2)b) Ene Marie Gro er født den 27. marts 1984 i Grenaa.

II.C.3.c.3)

Johanne Holbech, døbt Holbech Jørgensen, er født den 5. juni 1959 i Haderslev. Hun blev gift med Per Lysgaard.

Bosat: Rise Bygade, Rødekro.

II.C.3.c.4)

Jes Holbech Jørgensen er født den 25. februar 1966 i Haderslev.

Bosat: Naffet 13, Haderslev.

II.C.3.d.

Ejnar Holbech er født den 19. maj 1928 i O. Lert, Sommersted sogn. Han blev gift den 8. marts 1958 med Irene Marie Hansen, der er født den 30. april 1930.

Bosat: Haderslevvej 60, Kolding.

I ægteskabet er sønnerne Per Ejner og Jørn, født henholdsvis den 21. september 1958 og den 11. juli 1962, samt datteren Dorthe.

II.C.3.e.

Orla Holbech er født den 9. januar 1930 i O. Lert, Sommersted sogn. Han blev gift med Else Dybkjær.

Bosat: Brunebjerg 30, Kolding.

Orla Holbech er bankfuldmægtig og har blandt andet sønnerne Ole og Jens.

II.C.3.f.

Gunver Holbech er født den 28. august 1934. Hun blev gift med Henrik Lind.

Bosat: Lillebælts Allè 22, Fredericia.

Gunver Holbech er lærer og har 3 børn.

II.C.4.

Axel Valdemar Holbech er født den 19. juli 1897 i Lynderup, og han døde i 1960erne. Han blev gift med Sigrid Agnete Lindbæk, der døde i 1974.

Axel Valdemar Holbech var advokat, først i Horsens og senere i Lyngby. Desuden var han redaktør.

Ægteskabet var barnløst.

II.D.

Geert Pedersen Nedergaard, der i 1899 fik navneændring fra Pedersen, er født den 28. august 1867 i V. Tørslev, og han døde den 13. februar 1927 i Lading. Han blev gift den 3. maj 1896 i Hals med Marie Magdalene Rasmussen. Hun er født den 4. juli 1875 i Holtet, Ø. Hassing sogn som datter af arbejdsmand Niels Peter Rasmussen og hustru Nicoline Christensen, og hun

døde den 7. september 1945 i Lading.

Geert Pedersen Nedergaard stod efter endt skolegang i lære som baker. Han nævnes i 1895 som baker i Horsens, og senere drev han eget bageri i Skjoldelev i 17 aar, hvorefter han havde en ejendom paa Skjoldelev Mark i en periode omkring 1915, inden parret købte hus i Lading, hvor de havde brødudsalg. - Datteren Dagny (II.D.4.) fortæller, at dengang hendes far drev bageri, var svært at være baker. Han maatte selv fælde træ i skoven, slæbe det hjem og kløve det samt holde ild i ovnen, hvilket betød, at han maatte sove i bageriet. Om morgenen skulle han saa med hestevogn køre brødet ud til kunderne paa landet. Datteren fortæller videre, at faderen som ung var noget af en vovehals; han skal bl.a. have siddet paa ryggen af en hest, som svømmede over Limfjorden.

Marie Magdalene Rasmussen tjente efter endt skolegang som husassistent. Hun nævnes ved sønnen (II.D.1.) Holgers fødsel i 1895 som ugift af Horsens by og sogn, men hun flyttede kort tid efter til Hals, hvor hendes forældre boede, og hvor sønnen blev døbt. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru, baade i bageri og bagerforretning samt i brødudsalget, som hun drev videre alene, indtil sønnen Aksel (II.D.5.) overtog huset.

Børn: II.D.1.-II.D.8.

II.D.1.

Holger Gert Petersen er født den 27. maj 1895 i Horsens, og han døde den 22. december 1976 i Aarhus. Han blev gift den 2. april 1918 i Sabro med Kirstine Thomassen. Hun er født den 17. november 1897 paa Sabro Mark, Sabro sogn som datter af gaardejer Thomas Nielsen Thomassen og hustru Marie Jensen, og hun døde den 27. november 1979 i Stavtrup, Kolt sogn.

Holger Gert Petersen drev en mindre gaard i 5-6 aar, inden familien flyttede til Sabro Mose, og herefter var han beskæftiget ved tørvegravning om sommeren samt ved salg af uldtøj om vinteren. Paa et tidspunkt begyndte han som rejsende i symaskiner, og fra slutningen af 1930erne til midten af 1960erne var han møbelfabrikant.

I et avisudklip, omhandlende Holger Gert Petersen, staar der under overskriften "Syntes det ville være sjovt at bygge et hus":

"Holger Petersen i Lading ved Aarhus har altid haft lyst til at bygge et hus, men han har aldrig haft tid. Nu er han i gang med opgaven. En mo-

derne etplans villa paa 150 kvadratmeter med alle moderne bekvemmeligheder - og det skal være kvalitetskram det hele.

- Det skal være monumentet over manden, der intet har lært, smiler den 66-aarige bygherre. Men det burde tilføjes, at han er manden, der kan det hele. Først var det tanken, Holger Petersen selv ville bo i den ny villa, men saa blev han klar over, at han aldrig kunne komme til at bo bedre end i villa "Brinken" paa toppen af Lading Bakke, hvor han bor nu. Der er vid udsigt over den smukke egn.

Saa byggede han huset til en aarhusianer, der gerne vil paa landet til en rimelig pris. Ene mand gik Holger Petersen i gang i oktober, men nu indrømmer han, det var for haardt. Han fik en arbejdsmand til hjælp til støbning og gravning - for det andet skulle ogsaa passes.

Det andet er underholdningen i Søften, Lading, Sjelle og Skivholme. Den sørger Holger Petersen ogsaa for. Han har i 25 aar været amatørskuespiller og de sidste 10 aar været instruktør for de fire ungdomsforeninger. Det giver vinteraftnerne besat, for instruktøren maa selv male dekorationerne, være belysningsmester, scenemester, være sminkør og tage den vanskeligste rolle. Det klares nu let, for Holger Petersen kan efterhaanden alle de roller, der er i de stykker, amatørskuespillerne tager op.

Gøglet og et enkelt hus kan man ikke leve af - næh, som fabrikant gaar det bedre, mener Ladings altmuligmand. Han fabrikkerer havemøbler af egegrene.

For tredive aar siden lavede Holger Petersen fuglekasser paa et savværk. 3.000 havde han lavet til en zoologisk have, og det blev lidt ensformigt. I Silkeborg saa den fuglekasse-trætte mand i ti minutter paa en snedker, der lavede havemøbler af grene, saa kunne han selv teknikken. Hjemme i Lading begyndte Holger Petersen først med birketræsmøbler, men gik hurtigt over til at bruge egetræ. Siden er det blevet til godt et hundrede sæt om aaret, og hvert bestaar af to armstole, en sofa og et bord.

- Enten kan man bygge af grene, eller ogsaa lærer man det aldrig. Det kræver fantasi og et godt øjemaal, siger fabrikanten, og saa skal der tempo over arbejdet, hvis der skal være noget at sælge i forretningen hver lørdag.

Forretningen er en studeplads under det store træ ved domkirken paa Bispetorvet i Aarhus. Ordre fra grossister eller andre forhandlere har ingen interesse. Fabrikanten vil have direkte kontakt med kunderne, og pri-

serne skal være rimelige. Et komplet sæt havemøbler, fint lakeret af Holger Petersens kone, koster kun 175 kr.

- Men huset, monumentet...

- Det hus gik jeg kun i gang med for sjov. For at vise, at jeg kan. Naturligvis skal der hjælp til det sidste. Uden specialværktøj kan man ikke installere centralvarme, saa der maa smeden hjælpe mig, og el-installationerne skal der en fagmand til, siger Holger Petersen. Men sandheden er, at jeg ikke interesserer mig for centralvarme og elektricitet. Ellers sørgede jeg nok ogsaa selv for det.

Og det bliver det sidste hus, jeg bygger, siger Holger Petersen, for tidsfristen skal overholdes. Huset skal være færdigt den 20. april - og det bliver det. Den 20. april kl. 17."

Om Kirstine Thomassen fortæller datteren Marie (II.D.1.a.): "Mor hjalp til med at faa det til at løbe rundt økonomisk ved at hjælpe fremmede i roerne samt ved høstarbejde. Da mine forældre havde bygget eget hus, havde mor diskret ophold for gravide kvinder og derefter de smaa børn, indtil de var blevet adopteret af andre. Til tider kunne der være 5-6 stykker. Senere hjalp hun far med møblerne, som hun lakerede."

II.D.1.a.

Helga Marie Nedergaard er født den 30. januar 1917 i Sabro. Hun blev gift den 15. marts 1936 i Lading med Sven Pedersen Larsen, der er født den 7. september 1914 i Aarhus, Vor Frue sogn som søn af former Julius Valdemar Larsen og hustru Oline Petrea Pedersen.

Bosat: Herredsvej 2, Hasle, Aarhus V.

Helga Marie Nedergaard gik i skole i Sabro og var herpaa beskæftiget som husassistent forskellige steder indtil giftermålet. Fra 1936 til 1977 havde hun avisdistribution for Aarhus Stiftstidende, sidst i omraadet omkring Amtssygehuset. Desuden arbejdede hun hjemme paa gartneriet Elbo fra 1948 til 1973, og fra sidstnævnte aar til 1980 passede hun grøntsagsafdelingen i Hasle Kolonial.

Sven Pedersen Larsen gik i skole i Hasle. Han var arbejdsdreng paa De Forenede Jernstøberier i Aarhus i ca. 1 aar, og efter at have staaet i lære som gartner i Hasle i 4 aar virkede han som gartner i Tilst, Rønde og Hasle indtil 1950, afbrudt af nogle aar indtil 1944, hvor han havde forskelligt arbejde. Fra 1950 til 1955 virkede han som murerarbejdsmand i Has-

le, og herpaa var han postbud samme sted samt i Brendstrup frem til 1976, da han begyndte som altmuligmand hos sønnen John, der driver Jola-indbinding. Sideløbende drev han gartneriet Elbo paa Viborgvej i Hasle fra 1948 til 1973, da jorden blev solgt til amtet. - Sven Pedersen Larsen var medlem af bestyrelsen og formand for Hasle Boldklub fra 1937 til 1949 og var med til at stifte Hasle Boldklubs badmintonafdeling i 1946.

II.D.1.a.1)

Ib Nedergaard Larsen er født den 8. august 1936 i Hasle. Han blev gift første gang den 4. april 1959 med Jytte Due Pedersen, der er født den 29. april 1939. Ægteskabet blev ophævet i 1964, og Ib Nedergaard Larsen giftede sig anden gang den 7. november 1964 i Aarhus med Rita Rasmussen, der er født den 3. december 1941 i Esbjerg som datter af installationsmester Helge Rasmussen.

Bosat: Maden 6, Hasle, Aarhus V.

Ib Nedergaard Larsen gik i skole i Hasle i 11 aar. Han var bankelev i Aarhus og Omegns Bank (Privatbanken) indtil 1957, og efter at have gjort militærtjeneste i Aalborg, København og Aarhus i 18 maaneder, sidst som korporal, fortsatte han i Privatbankens hovedafdeling i Aarhus, hvor han blev prokurist i 1981. - Ib Nedergaard Larsen har været medlem af bestyrelsen for Hasle Boldklubs fodboldafdeling siden 1959 og været dommer paa Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus siden ca. 1970.

Rita Rasmussen gik i skole i Esbjerg, Assens og Randers samt i Hasle, hvor hun udgik af 3. mellem. Senere blev hun uddannet som tilskærer samt som direktrice, og hun arbejdede hos Tage Vanggaard fra 1957 til 1966. - Hun har været haandboldtræner i Hasle Boldklub i en lang aarrække.

II.D.1.a.1)a)

Pia Larsen er født den 9. juli 1961 i Aarhus.

II.D.1.a.1)b)

Stig Larsen er født den 16. april 1965 i Aarhus.

Han kom efter endt skolegang i lære som elektriker.

II.D.1.a.1)c)

Majbritt Larsen er født den 31. januar 1968 i Aarhus.

II.D.1.a.2)

John Nedergaard Larsen er født den 28. august 1941 i Hasle. Han blev gift den 23. marts 1963 i Bælum med Grete Jensen, der er født den 26. maj 1942 i Bælum som datter af savskærer Anders Tøttrup Jensen og hustru Elna Klara Nielsen.

Bosat: Sydtoften 27, Viby J.

John Nedergaard Larsen gik i skole i Hasle og udgik af 4. mellem fra Fru Laursens private Realskole i Aarhus. Han stod i lære som bogbinder hos Hartmann Larsen i Aarhus, og efter at være blevet udlært i 1961 samt at have aftjent sin værnepligt i Aarhus i 1962-1963 havde han ansættelse paa Jydsk Fællesindbinding samme sted frem til 1976, først som bogbinder-svend i ca. 2 aar og herpaa som værktøjer. Siden 1976 har han drevet Jolaindbinding, fra 1983 paa adressen Bjørnholms Allé 4, Viby J. - John Nedergaard Larsens fritidsinteresse er badminton, og han var formand for Højbjerg Badmintonklub i 5 aar indtil 1978.

Grete Jensen gik i skole i Bælum og havde et ophold paa Mellerup Ungdomsskole i 1959. Hun var husassistent i Terndrup og Aalborg, beskæftiget i hus og forretning hos en bager i Vedum samt ansat som bagerekspeditrice i Hadsund og Viby indtil giftermålet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmoder. Siden 1976 har hun været bogholder i parrets virksomhed.

II.D.1.a.2)a)

Kent Nedergaard Naundrup, døbt Nedergaard Larsen, er født den 25. september 1963 i Hasle. Han blev gift den 3. maj 1986 i Aabyhøj med Lisbeth Christensen Naundrup, der i 1984 fik tilføjet efternavnet Naundrup. Hun er født den 27. juli 1964 i Aabyhøj, Aaby sogn som datter af chauffør Thorkild Edward Christensen og hustru, rengøringsassistent Viola Ester Rasmussen.

Bosat: Rudolph Wulffs Gade 18, Aarhus.

Kent Nedergaard Naundrup tog 10. klasse og var herpaa beskæftiget som arbejdsdreng, inden han kom i lære som maskinarbejder.

Lisbeth Christensen Naundrup er klinikassistent.

II.D.1.a.2)b)

Brian Nedergaard Larsen er født den 2. februar 1965 i Hasle. Han lever sammen med Loni Østergaard Nielsen, der er født den 26. september 1964 i

Aarhus som datter af maskinmester Orla Østergaard Nielsen og hustru, kontorassistent Karin Carlsen.

Bosat: Martin Vahls Vej 21, Aarhus.

Brian Nedergaard Larsen tog 10. klasse, bestod HF-eksamen og blev senere sergent ved Jydske Trænregiment i Aalborg. - Han har været jydsk mester i fodbold og østjydsk mester i badminton.

Loni Østergaard Nielsen tog 10. klasse. Hun stod i lære som ekspeditrice i Sko Wolter i 2 aar, og efter at have arbejdet i Salling samt i Maibom Sko begyndte hun i Fakta discount. - Loni Østergaard Nielsen har spillet trompet i pigegarden i 5 aar.

II.D.1.a.2)c)

Joan Nedergaard Larsen er født den 6. november 1971 i Viby J.

II.D.1.b.

Edith Kirstine Nedergaard Petersen er født den 7. september 1920 i Sabro, og hun døde den 1. juli 1984 i Aarhus. Hun blev gift den 24. oktober 1943 i Sabro med Hans Sejer Thomsen, der er født den 19. juli 1918 i Tranbjerg som søn af snedkermester Thomas Peder Thomsen og hustru, trikotageforhandler Cecilie Marie Rasmussen Østergaard.

Bosat: Klamsagervej 49, Aabyhøj.

Edith Kirstine Nedergaard Petersen gik i skole i Sabro. Hun arbejdede bl.a. paa Faarup Central ved Sabro i en periode, inden hun kom i butikslære hos urgrosserer Jens P. Larsen i Aarhus, og her virkede hun som ekspeditrice indtil 1947, da hun blev hjemmearbejdende husmoder. Fra 1960 til 1984 havde hun ansættelse hos Knud Vaupell Olsen, Aarhus, hvor hun var fuldmægtig.

Hans Sejer Thomsen gik i skole i Tranbjerg. Han stod i lære som gartner i Maarslet, Hasle og Aarhus indtil 1937, og efter at have været remisearbejder paa Hammel-banen havde han ansættelse paa Gulf Oil i Aarhus fra 1942 til 1980, sidst som kørselsforvalter. - Hans Sejer Thomsen var som ung aktiv fodboldspiller i Hasle Boldklub og aktiv cykelrytter i Aarhus Baneklub.

II.D.1.b.1)

Preben Sejer Thomsen er født den 1. december 1948 i Aarhus.

Bosat: Bremsagervej 4, Aabyhøj.

Preben Sejer Thomsen tog 9. klasse paa Aaby Skole. Han stod i lære som elektriker hos K.M. Pedersen i Hasle i 4½ aar, og efter at have arbejdet som svend hos bl.a. J. Dahl Anderson i Tranbjerg samt at have været paa installatørskole i Aarhus fra 1971 til 1973 startede han egen el-forretning i Aabyhøj i 1974. I 1976 købte han K.E. Henriksens el-forretning, Aarhus, og siden 1977 har han drevet forretningen paa privatadressen Bremsagervej 4, Aabyhøj. - Preben Sejer Thomsen begyndte som fodboldtræner i AIA-Tranbjerg som 19-aarig og har desuden spillet badminton i Højbjerg og Tranbjerg siden sit 25. aar.

II.D.1.b.2)

Lene Sejer Thomsen er født den 16. april 1954 i Aarhus.

Bosat: Klamsagervej 49, Aabyhøj.

Lene Sejer Thomsen gik paa Aaby Skole i 10 aar og bestod HF-eksamen paa Viby Amtsgymnasium i 1974. Hun var ansat som pædagogmedhjælper i Aabyhøjgaardens Børnehave i 1 aar, inden hun begyndte paa Aarhus Børnehaveseminarium, hvorfra hun blev pædagog i 1978, og hun har siden haft ansættelse som saadan paa Børnegaarden Rundhøj i Højbjerg. - Lene Sejer Thomsen begyndte som gymnastikinstruktør i 1975 og var aktiv paa Aarhus Amts repræsentationshold i gymnastik fra 1976 til 1981. I denne periode var hun paa turne i bl.a. USA og Irland samt paa Island og Færøerne.

II.D.1.c.

Vilhelm Pedersen, der blev adopteret af Holger Gert Petersen og hustru, er født den 21. april 1932 i Aarhus. Han blev gift den 28. april 1954 i Viborg med Aase Thordal Nielsen, der er født den 30. august 1934 i Viborg som datter af arbejdsmand Valdemar Thordal Nielsen og hustru, køkkenassistent Agnes Margrethe Pedersen.

Bosat: Storgade 64, Faarvang.

Vilhelm Pedersen gik i skole i Lading og var herpaa beskæftiget ved landbrug i nogle aar. Senere gjorde han militærtjeneste i 4 aar i henholdsvis Viborg og Vesttyskland, og efter at være blevet hjemsendt som math i 1956 kørte han som chauffør for forskellige firmaer indtil 1979, bl.a. for Kosangas i Aarhus. Siden 1979 har han været truckfører paa Nordisk Wavin i Hammel.

Aase Thordal Nielsen gik i skole i Viborg og var herpaa beskæftiget som

husassistent forskellige steder samt som gangpige paa Viborg Sygehus i ca. 3 aar indtil giftermaalet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmoder. Siden 1980 har hun været dagplejer ved Gjern Kommune.

II.D.1.c.1)

Else Thordal Pedersen er født den 30. juli 1954 i Frausing Nygaard, Hinge sogn. Hun lever sammen med Roald Henning Hinge, der er født den 22. december 1949 i Brabrand som søn af Henning Hinge.

Bosat: Gudrunsvej 22, Brabrand.

II.D.1.c.2)

Peter Thordal Pedersen er født den 9. juni 1956 i Aarhus, Sankt Lucas sogn. Han lever sammen med Gitte Bredal Carøe, der er født den 5. februar 1962 i Gødvad som datter af driftsleder Kjeld Bredal Carøe og hustru, hjemmehjælper Betty Petersen.

Bosat: Skovbakken 6, Gjern.

Peter Thordal Pedersen gik i skole i Aarhus samt i Faarvang, hvor han tog 9. klasse. Han blev udlært som industrisnedker paa Tvilum Møbelfabrik i 1974 og har siden været ansat som maskinfører forskellige steder, fra 1985 i firmaet Midt Jord i Mundelstrup. - Sin værnepligt aftjente han i Hvorup, hvorfra han hjemsendtes i 1978.

Gitte Bredal Carøe gik i skole i Gødvad, Voel og Faarvang samt i Silkeborg, hvor hun tog 10. klasse paa Kornmod Realskole. Hun har siden 1980 været ansat som ufaglært sygehjælper paa Gjern Syge- og Rekreationshjem.

II.D.1.c.2)a) Renë Pedersen er født den 27. august 1985 i Silkeborg.

II.D.1.c.3)

Michael Thordal Pedersen er født den 27. september 1963 i Aarhus.

Bosat: Storgade 1A, Faarvang.

Michael Thordal Pedersen tog 9. klasse i Faarvang, og efter at have været arbejdsdreng i Faarvang Byggecenter i ca. 1 aar samt at have gjort militærtjeneste ved artilleriet i Skive i 1982-1983 begyndte han som specialarbejder paa Nordisk Wavin i Hammel.

II.D.1.c.4)

Henrik Thordal Pedersen er født den 20. februar 1968 i Aarhus.

II.D.2.

Harald Pedersen Nedergaard er født den 17. december 1896 i Ulsted, og han døde den 7. januar 1956 i Aarhus. Han blev gift den 30. marts 1924 i Aarhus Domkirke med Anna Pedersen. Hun er født den 1. august 1899 i Vejlby som datter af mælkehandler Rasmus Peder Pedersen og hustru Petrea Nielsen, og hun døde den 16. januar 1978 i Aarhus.

Harald Pedersen Nedergaard gik i skole i Skjoldelev. Han tjente som landbrugsmedhjælper, var soldat under 1. Verdenskrig og var indkaldt til sikringsstyrken i krigens sidste fase, hvorefter han virkede som skovarbejder samt som bestyrer paa forskellige gaarde, inden han kom til Aarslev, hvor han paa en større gaard forarbejdede mælk, som han solgte fra vogn i Brabrand og Aabyhøj. Ved Mundelstrup Mejeris aabning i 1923 begyndte han som mælkehandler for dette mejeri, og han solgte mælk i Hasle og Aabyhøj indtil sin død.

I et avisudklip fra februar 1949 staar der under overskriften "Hvis jeg arvede tre Millioner":

"Hvad vilde De gøre, hvis De ligesom Mælkemand Seaberg fra Chicago arvede tre Millioner Kroner?

Saadan lød et Spørgsmaal til tre af Seabergs Kolleger i Aarhus, der i Formiddag passede deres Ruter i Forstæderne.

- Skynde mig at ringe hjem til min Kone og fortælle hende, at vi skulde have Ferie, sagde H.P. Nedergaard, Aabyhøj. Jeg har kørt med Mælk i 27 Aar og aldrig haft en Fridag. Jeg vilde rejse ned og se, hvordan Tyskland ser ud. Jeg har ikke været Udlandet nærmere end Helsingør. Derfra kunde jeg se til Sverige. Mælkeruten vilde jeg overlade til min 21-aarige Søn og i Ro og Fred lægge Planer for mit Sølvbryllup næste Maaned. Og det skulde blive et Sølvbryllup, kan De tro."

Anna Pedersen gik i skole i Vejlby og tjente fra sit 14. aar paa forskellige gaarde. Fra 1919 til 1923 var hun kokke-enepige hos manufakturhandler Alfred Carsted i Aarhus, og efter giftermålet havde hun pensionær boende i nogle aar, ligesom hun drev haven i parrets hus ved Mundelstrup Station som gartneri til videre salg. Som enke flyttede hun til Aarhus, hvor hun nød sit otium, bl.a. med udlandsrejser og højskoleophold.

II.D.2.a.

Bent Pedersen Nedergaard er født den 25. januar 1925 i Mundelstrup, Faarup sogn. Han blev gift den 26. marts 1948 i Sankt Lucas Kirke i Aarhus med Gerda Madsen, der er født den 26. april 1926 i Tønder som datter af postpakmester Axel Madsen og hustru Margaretha Cathrina Lambertsen.

Bosat: Stadion Allè 30, Aarhus.

Bent Pedersen Nedergaard gik i skole i 9 aar, først i Brabrand og senere paa Laursens Realskole i Aarhus. Han var medhjælper paa faderens kørende mælkehandel indtil 1956, og efter at have drevet et mælkeudsalg paa Vorgods Allè 95 i Aarhus frem til 1963 virkede han som mejeribestyrer paa Hov Mejeri ved Odder i 1½ aar. Herpaa købte han en frugt- og grøntforretning i 1965 samt en blomsterforretning paa Ingerslevs Boulevard 17-19 i Aarhus i 1967, og efter salget af denne forretning i 1971 havde han ansættelse som biografkontrollør i Kosmorama i 2 aar. Forinden havde han i 1972 købt en købmandsforretning paa Riisvang Allè 1 i Aarhus, og denne drev han indtil 1981.

Gerda Madsen gik i skole forskellige steder i Aarhus. Hun tjente som husassistent i Kongsvang i 1½ aar, og efter 3 aar som ekspeditrice i Aarhus Smørhandel, som var et depot for Mundelstrup Mejeri, virkede hun som kontorassistent paa dette mejeri frem til 1956. Fra dette aar til 1981 var hun medhjælpende hustru i parrets forskellige forretninger.

II.D.2.a.1)

Bjørn Pedersen Nedergaard er født den 21. juli 1956 i Aarhus. Han blev gift den 15. juni 1985 i Kingos Kirke i København med Lone Als, der er født den 2. november 1958 i Aarhus Domsogn som datter af vicedirektør Gert Als og hustru, kontorassistent Else Elisabeth Sønderby.

Bosat: Tagensvej 77, København N.

Bjørn Pedersen Nedergaard tog realeksamen paa Ingerslevs Boulevard Skole i Aarhus i 1973 og bestod handelseksamen samt højere handelseksamen paa Aarhus Købmandsskole i henholdsvis 1974 og 1976. Desuden bestod han HD i organisation paa Handelshøjskolen i Aarhus i 1982. Han har haft ansættelse i firmaet Calpam Nord siden 1976, først som salgsassistent i Viby J. og derefter som marketingschef i København fra 1981. I 1985 begyndte han at undervise i faget virksomhedsorganisation paa merkonomskolen i København. - Bjørn Pedersen Nedergaard var dansk mester i cykelbold sammen

med Bo Schou 6 gange i perioden fra 1976 til 1981, og han bestod eksamen som international dommer og kommissær i cykelbold ved kursus i Prag, Tjekkoslaviet, i 1984.

Lone Als tog realeksamen paa Sankt Knuds Skole i Aarhus i 1976 og bestod handelseksamen samt højere handelseksamen paa Aarhus Købmandsskole i henholdsvis 1977 og 1979. I 1981 blev hun korrespondent i engelsk og tysk fra Handelshøjskolen i Aarhus, og siden har hun haft ansættelse i Texas Instruments i Herlev. Desuden har hun været merkonomstuderende siden 1982.

II.D.2.a.2)

Bente Pedersen Nedergaard er født den 22. marts 1960 i Aarhus, Christians sogn. Hun lever sammen med Tom Arne Skjønberg Pedersen, der er født den 7. juni 1956 i Espergærde, Egebækvang sogn som søn af arbejdsmand Arne Skjønberg-Pedersen og hustru, sygehjælper og gymnastikpædagog Ilse Jensen.

Bosat: Silkeborgvej 132, Aarhus.

Bente Pedersen Nedergaard bestod nysproglig studentereksamen i 1979, blev korrespondent i engelsk og fransk i 1981 og tog erhvervsproglig afgangseksamen (EA) i 1983. Hun blev cand. ling. merc. i 1986 samt beskikket som translator og tolk i engelsk i marts samme aar, og hun er p.t. beskæftiget som free-lance translator.

Tom Arne Skjønberg Pedersen er systemplanlægger.

II.D.2.a.3)

Berit Pedersen Nedergaard er født den 24. oktober 1962 i Aarhus, Sankt Johannes sogn. Hun blev gift den 31. maj 1986 i Risskov med Michael Schram, der er født den 24. april 1962 i Aarhus, Christians sogn som søn af lokomotivfører Olaf Schram og hustru Lissy Gunvor Nielsen.

Bosat: Bynkevej 3A, Risskov.

Berit Pedersen Nedergaard tog folkeskolens udvidede afgangsprøve, gennemgik EFG-basisaaret og stod herefter i lære i G.E.C. Gads Boghandel, Aarhus afd., hvor hun fortsatte som udlært i 4 aar. Hun er nu ansat i Vejlbj-Risskov Boghandel.

Michael Schram tog folkeskolens udvidede afgangsprøve, gennemgik EFG-basisaaret og stod herefter i lære i Barnow Tømmerhandel i Aarhus, hvor han fortsatte som udlært i 3 aar. Han er nu ansat i Carlsens Byggecenter i Løgten og har bestaaet merkonomeksamen i virksomhedsøkonomi og afsætningslære.

II.D.2.b.

Vagn Pedersen Nedergaard er født den 6. april 1927 i Mundelstrup, Faarup sogn, og han døde den 3. marts 1977 paa Viborg Sygehus. Han blev gift den 22. juli 1951 i Hasle med Birthe Andersen, der er født den 15. juli 1930 i Hasle som datter af musiker Erling Andersen og hustru Elin Kirstine Pedersen.

Bosat: Hougaardsvej 30, Brabrand.

Vagn Pedersen Nedergaard gik i skole i Tilst samt i Aarhus, hvor han tog præliminæreksamen. Han blev udlært som maskinarbejder paa Sabroe i Aarhus i 1948, arbejdede derefter som svend samme sted i ca. $\frac{1}{2}$ aar og blev indkaldt til militærtjeneste ved flyvevaabnet i Karup J. den 11. november 1949. Her blev han udnævnt til kornet den 25. oktober 1950, sekondløjtnant den 25. april 1951, flyverløjtnant II den 1. oktober 1952, flyverløjtnant I den 20. maj 1955, kaptajnløjtnant den 1. august 1960, kaptajn den 4. juni 1962 og major den 1. maj 1965. - Vagn Pedersen Nedergaard fik hæders-tegn for god tjeneste ved flyvevaabnet den 11. marts 1975.

Birthe Andersen gik i skole i Hasle. Hun tjente som husassistent i ca. $1\frac{1}{2}$ aar, og efter at være blevet udlært som klinikassistent den 1. oktober 1948 havde hun ansættelse som ekspedient hos Neye (lædervarer) i 3 aar. Herpaa var hun hjemmearbejdende husmoder indtil 1978, da hun blev ansat som seddeltæller i Nationalbanken, Aarhus.

II.D.2.b.1)

Lene Nedergaard er født den 8. februar 1952 i Aarhus. Hun lever sammen med Jens Christian Jensen, der er født den 31. december 1943 i Egsmarken, Horne sogn som søn af fisker Carl Helmuth Jensen og hustru Anna Marie Andersen.

Bosat: Sønderhedevej 34, Bjergby, Hjørring.

Lene Nedergaard gik i skole i Kølvraa samt i Viborg, hvor hun tog real-eksamen i 1969. Hun havde et 5 maaneders ophold paa Aarhus-egnens Husholdningsskole, og efter at have været forpraktikant i en børnehave i Herning samt at have været beskæftiget som husassistent forskellige steder, bl.a. i Oslo i Norge, begyndte hun paa Hjørring Børnehaveseminarium, hvorfra hun blev pædagog i 1974. Siden har hun været ansat ved Hjørring Kommune, fra 1981 ved dagplejen. - Lene Nedergaard blev medlem af bestyrelsen for Dansk Kommunalarbejderforbunds Hjørring-afdeling i 1974.

Jens Christian Jensen stod efter endt skolegang i lære som baadebygger indtil 1963. Samme aar blev han indkaldt til CF-korpset, og efter at have været paa gruppe- og delingsførerskole gjorde han frivillig tjeneste ved Fynske CF-sektion indtil november 1966, da han blev ansat som depotbestyrer ved det kommunale civilforsvar, Hjørring Kommune. Her blev han udnævnt til civilforsvarsinspektør den 1. november 1979. - Jens Christian Jensen var med til at stifte Det Kommunale Civilforsvarspersonales Landsforbund i 1969 og var for samme medlem af bestyrelsen samt næstformand fra 1969 til 1977 og formand fra 1977 til 1983. Desuden var han præsident for Lions Club i Hjørring i 1982-1983, og siden 1982 har han været formand for Socialdemokratisk Partiforening i Hjørring Kommune.

Jens Christian Jensen har fra et tidligere ægteskab børnene Heidi Milling Jensen, født den 21. august 1966, Henrik Milling Jensen, født den 18. oktober 1971, og Bo Jensen, født den 25. april 1977.

II.D.2.b.2)

Lars Nedergaard er født den 14. april 1954 i Kølvråa ved Karup J.

Bosat: Box 14, Nanortalik, Grønland.

Lars Nedergaard gik i skole i Kølvråa samt i Karup, hvor han tog realeksamen i 1972, og fra samme aar til 1975 var han HH-studerende i Herning. Sin værnepligt aftjente han ved Søværnet, bl.a. paa Anholt, og efter hjemsendelsen i 1976 virkede han som revisorassistent i Skanderborg, inden han begyndte som assistent ved Nanortalik Kommune, hvor han arbejdede fra 1979 til 1983. Herpaa havde han ansættelse som bogholder paa Skive og Omegns Andelsvaskeri, og den 1. januar 1986 blev han genansat ved Nanortalik Kommune, hvor han er overassistent.

II.D.3.

Mary Kirstine Pedersen Nedergaard er født den 10. oktober 1901 i Skjoldelev, Lading sogn, og hun døde den 15. januar 1986 paa plejehjemmet i Laasby. Hun blev gift den 22. april 1921 i Lading med Anton Mortensen Nielsen, der er født den 8. april 1900 i Lading som søn af gaardejer Niels Nielsen og hustru Kirsten Mortensen.

Bosat: Hovedgaden 37, Laasby.

Mary Kirstine Pedersen Nedergaard gik i skole i Skjoldelev og tjente herpaa som husassistent indtil giftermålet, efter hvilket hun blev hjem-

mearbejdende husmoder.

Anton Mortensen Nielsen gik i skole i Lading og var herpaa beskæftiget ved landbrug, bl.a. som fodermester.

II.D.3.a.

Erna Nedergaard Nielsen er født den 22. august 1921 i Sabro. Hun blev gift den 27. april 1941 i Storring med Charles Iver Kirkegaard, der er født den 27. januar 1912 i Karup som søn af sadelmager Jens Rasmus Kirkegaard og hustru Andrea Margrethe Jensen.

Bosat: Silkeborgvej 8, Galten.

Erna Nedergaard Nielsen gik i skole i Laasby samt i Høver og var herpaa beskæftiget som husassistent forskellige steder indtil giftermålet. Senere havde hun ansættelse som køkkenassistent paa Høver Kro i 22 aar indtil 1969, da hun begyndte som sygehjælper paa plejehjemmet i Galten.

Charles Iver Kirkegaard gik i privatskole i Klank. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper paa hjemegnen i ca. 10 og stod herpaa i lære som sadelmager hos faderen, hvis hus og forretning han overtog i 1941. Forretningen drev han i ca. 20 aar, og efter 5 aar som chauffør for Dalsø Gas i Galten havde han ansættelse som sadelmager paa Ford i Aarhus i 5 aar. Herpaa arbejdede han som svejser i Laasby i ca. 3 aar, inden han i 1973 begyndte som tankpasser og lagermand paa Netto benzin i Galten.

II.D.3.a.1)

Rita Lissy Kirkegaard er født den 22. september 1941 i Galten. Hun blev gift den 13. april 1968 i Galten med Leif Severinsen, der er født den 31. januar 1939 i Ø. Brønderslev som søn af tømrermester Marius Severinsen og hustru Marie.

Bosat: Toftevej 1, Galten.

Rita Lissy Kirkegaard gik i skole i Galten. Senere stod hun i lære som damefrisør hos Mary og Konrad Nielsen i Aarhus, og efter at have drevet egen frisørsalon i Galten fra 1963 til 1971 var hun hjemmearbejdende husmoder frem til 1984. Siden har hun været ansat som hjemmehjælper ved Galten Kommune.

Leif Severinsen gik i skole i Ø. Brønderslev og stod herpaa i lære som tømrer hos faderen. Efter at have været beskæftiget som tømrersvend i København samt at have gjort CF-tjeneste i Herning begyndte han i 1959 som tømrersvend hos Arne Svensson i Galten.

II.D.3.a.1)a) Jesper Severinsen er født den 1. maj 1971 i Aarhus.

II.D.3.a.1)b) Kasper Severinsen er født den 26. april 1974 i Aarhus.

II.D.3.a.2)

Aage Kirkegaard er født den 28. november 1943 i Galten, og han døde den 6. august 1956.

II.D.3.a.3)

Henrik Kirkegaard er født den 2. november 1957 i Galten. Han blev gift den 6. juni 1981 i Galten med Mariann Bossow Jørgensen, der er født den 11. oktober 1957 i Galten som datter af landmand Svend Aage Jørgensen og hustru, tekstilarbejder Elly Bossow.

Bosat: Smedevænget 67, Skovby, Galten.

Henrik Kirkegaard gik i skole i Galten i 10 aar. Han blev udlært som mekaniker samme sted i 1976, og efter at have arbejdet som mekaniker forskellige steder indtil 1982 samt at have kørt som chauffør for Danæg i 1 aar begyndte han i 1983 som mekaniker paa Volvo/Renault i Hammel.

Mariann Bossow Jørgensen gik i skole i Galten i 10 aar. Hun arbejdede bl.a. i en bagerbutik i Brabrand samt som ufaglært sygehjælper og husassistent paa De gamles Hjem samme sted indtil 1980, og efter at have gennemgaaet uddannelse til sygehjælper paa Aarhus Amtssygehus begyndte hun i 1981 som saadan paa plejehjemmet i Galten.

II.D.3.a.3)a) Mads Kirkegaard er født den 23. januar 1983 i Aarhus, og han døde den 25. januar 1983 samme sted.

II.D.3.a.3)b) Maria Bossow Kirkegaard er født den 3. december 1983 i Aarhus.

II.D.3.b.

Aage Nedergaard Nielsen er født den 11. november 1923, og han døde i november 1933.

II.D.4.

Dagny Adolfine Pedersen Nedergaard er født den 4. januar 1905 i Skjolddelev, Lading sogn. Hun blev gift den 16. august 1925 i Lading med Marinus Kristian Nielsen, der er født den 28. juli 1899 paa Norring Mark, Folby sogn som

søn af husmand Niels Nielsen og hustru Maren Madsen.

Bosat: Silkeborgvej 714, Brabrand.

Dagny Adolfine Pedersen Nedergaard tjente efter endt skolegang som husassistent forskellige steder indtil giftermålet. Hun har siden været medhjælpende hustru og hjemmearbejdende husmoder.

Marinus Kristian Nielsen blev efter endt skolegang oplært ved landbrug og arbejdede bl.a. paa Holmstrupgaard i Brabrand, inden han i 1929 blev ansat ved Aarhus Amts Vejvæsen. Senere havde han ansættelse ved Brabrand Vejvæsen og paa vandværket fra 1944 til 1966. - Fritidsinteresse: brevduer.

II.D.4.a.

Maja Søbygaard Nielsen er født den 2. maj 1925 i Lading sogn. Hun blev gift den 19. november 1949 i Brabrand med Børge Kaae Olsen, der er født den 29. oktober 1922 paa Enghøjgaard, Faarup sogn som søn af gaardejer Ole Svend Olsen og hustru Nikoline Kaae.

Bosat: Enghøjgaard, Brushøjvej 8, Kvottrup, Mundelstrup.

Maja Søbygaard Nielsen gik i skole i True og var derefter beskæftiget som husassistent paa bl.a. Eldalgaard ved Hasle indtil giftermålet, afbrudt af ophold paa Ry Højskole i 1946 og Kleisgaard Husholdningsskole ved Strib i 1947-1948. Hun har siden giftermålet været hjemmearbejdende husmoder og medhjælpende hustru.

Børge Kaae Olsen gik i skole i Faarup og var herpaa beskæftiget ved landbrug forskellige steder, bl.a. hjemme samt paa Centralgaarden i St. Vildmose, hvor han arbejdede i 1 aar i 1944-1945. Desuden var han elev paa Rødding Højskole i 1941-1942 og Malling Landbrugsskole i 1946-1947, og efter at have været fodermester paa Damgaard ved Brobyværk i 2 aar havde han fødegaarden i forpagtning fra 1949 til 1964, da han købte gaarden, som drives med malkekvæg. Gaarden var ved overtagelsen paa 25 tdr. land, hvortil der senere blev købt yderligere 25 tdr. land. I 1980 blev halvdelen af Enghøjgaard overtaget af sønnen Jørn, som i 1986 købte den resterende del af gaarden.

II.D.4.a.1)

Sonja Kaae Olsen er født den 4. august 1950 i Aarhus. Hun blev gift den 19. juli 1975 i Faarup ved Mundelstrup med Robert Kolb, der er født den 7.

juni 1955 i Harte som søn af slagteriarbejder Erik Kolb og hustru Ruth Edeltraut Hansen.

Bosat: Enebærparken 86, Vonsild, Kolding.

Sonja Kaae Olsen tog realeksamen paa Sabro Korsvejs Skole og var bl.a. beskæftiget som ung pige i huset i Norge i 1 aar, inden hun gennemgik uddannelse til sygeplejerske paa Aarhus Amtssygehus fra 1970 til 1973. Siden har hun arbejdet som sygeplejerske forskellige steder, først i Holstebro, derefter i Tromsø i Norge samt i Esbjerg og fra 1978 paa Kolding Sygehus.

Robert Kolb tog 10. klasse i Kolding. Han blev uddannet som svejser ved militæret, og efter at have været tjenestegørende i Oksbøl og Holstebro i 5½ aar indtil 1977, sidst som overkonstabel, var han beskæftiget som svejser paa Elektrogeno i Kolding i 1 aar samt som sygehusportør paa Kolding Sygehus i 2 perioder. Siden 1982 har han været rejsemontør for forskellige firmaer, bl.a. Monberg & Thorsen.

II.D.4.a.1)a) Gitte Kolb er født den 20. december 1975 i Esbjerg.

II.D.4.a.1)b) Anders Kolb er født den 6. februar 1978 i Esbjerg.

II.D.4.a.2)

Birthe Kaae Olsen er født den 30. juli 1952 i Aarhus. Hun blev gift den 26. oktober 1974 i Faarup ved Mundelstrup med Ole Blak Hjortshøj, der er født den 28. februar 1950 i Aarhus som søn af gaardejer Arne Hjortshøj og hustru Inge Jørgensen.

Bosat: Grusdalsvej 33, Egebjerg, Horsens.

Birthe Kaae Olsen gik i skole forskellige steder og bestod HF-eksamen paa Aarhus Seminarium i 1972. Efter ½ aar som medhjælper paa et børnehjem i Sydtykland fortsatte hun paa seminariet, hvorfra hun blev dimitteret som lærer i 1977, og efter at have undervist paa Hulvej Skole i Horsens indtil 1985 begyndte hun som dagplejer ved Horsens Kommune.

Ole Blak Hjortshøj bestod studentereksamen paa Aarhus Katedralskole i 1969. Han blev cand. merc. fra Handelshøjskolen i Aarhus i 1974, og efter at have aftjent sin værnepligt i Aarhus samt at have været EDB-konsulent for ICL i Horsens i 6 aar begyndte han i 1981 som adjunkt paa Vejle Handelsskole.

II.D.4.a.2)a) Mette Kaae Hjortshøj er født den 3. maj 1975 i Aarhus.

II.D.4.a.2)b) Søren Blak Hjortshøj er født den 19. marts 1979 i Horsens.

II.D.4.a.3)

Jørn Kaae Olsen er født den 21. april 1956 i Kvottrup, Faarup sogn. Han lever sammen med Elsebeth Noer, der er født den 10. november 1958 i Aarhus, Sankt Lucas sogn som datter af Egon Noer og hustru Else Marie Pedersen.

Bosat: Enghøjgaard, Brushøjvej 8, Kvottrup, Mundelstrup.

Jørn Kaae Olsen tog realeksamen paa Sabro Korsvejs Skole i 1973, havde et ophold paa Vejlbj Landbrugsskole i 1978 og driver nu fødegaarden, Enghøjgaard, som han blev eneejer af i 1986.

Elsebeth Noer tog realeksamen paa Sabro Korsvejs Skole i 1975 og bestod HF-eksamen paa Langkær Gymnasium i Tilst i 1978 samt den erhvervsproglige prøve paa Handelshøjskolen i Aarhus i 1982.

II.D.4.a.3)a) Kaare Noer Olsen er født den 2. maj 1984 i Kvottrup.

II.D.4.a.4)

Jette Kaae Olsen er født den 20. januar 1962 i Kvottrup, Faarup sogn. Hun lever sammen med Poul Henning Thomsen, der er født den 5. marts 1948 i Gunderup, Vrejlev sogn som søn af husmand Thomas Thomsen og hustru Nelly Andersen.

Bosat: Solhøjparken 18, Galten.

Jette Kaae Olsen gik paa Sabro Korsvejs Skole indtil 1979 og indledte samme aar et 5 maaneders ophold paa Vejlbj Husholdningsskole. Senere var hun au-pair i Norge samt beskæftiget ved forskelligt, og efter at have bestaaet HF-eksamen paa Aarhus Statsgymnasium i 1983 begyndte hun paa Handelshøjskolen i Aarhus, hvor hun bestod HA-eksamen i 1986.

Poul Henning Thomsen bestod studentereksamen i 1968. Han studerede medicin og jura indtil 1973, og efter at have staaet i lære som bygningsnedker samt at have aftjent sin værnepligt i 1976 virkede han som bygnings- og møbelsnedker, montør, indkøbsplanlægger og projektleder frem til 1984, da han blev arbejdsleder.

II.D.4.b.

Gert Nedergaard Nielsen døde ca. 2 maaneder gammel.

II.D.4.c.

Evan Nedergaard Nielsen er født den 17. juli 1928 i Holmstrup, Brabrand sogn. Han blev gift første gang den 26. februar 1953 i Aarhus med Inger Dorthea Nielsen, der er født den 13. maj 1932 i Østerby paa Samsø. Ægteskabet blev ophævet i 1959, og Evan Nedergaard Nielsen giftede sig anden gang den 10. februar 1968 i Draaby med Ina Evelyn Lindhart Simonsen, der er født den 13. november 1933 i Aarhus som datter af isolatør Alfred Simonsen og hustru Elna Marie. Ægteskabet blev ophævet i 1985.

Bosat: Havnegade 24, Aarhus.

Evan Nedergaard Nielsen gik i skole i True. Han var bl.a. beskæftiget som landbrugsmedhjælper, arbejdsdreng og cykelbud indtil 1949, og efter at have aftjent sin værnepligt i Fredericia i 1949-1950 havde han ansættelse som bygningsarbejder i forskellige firmaer i Brabrand og Aarhus frem til 1960. Siden har han som selvstændig vognmand drevet firmaet Thor Transport, Aarhus.

Inger Dorthea Nielsen gik i skole paa Samsø. Hun tjente som husassistent forskellige steder, bl.a. i Brabrand, hvor hun desuden havde ansættelse som fabriksarbejder paa Brabrand Twistindustri i ca. 2 aar, inden hun begyndte som syerske i Odder.

Ina Evelyn Lindhart Simonsen gik i skole i Aarhus. Hun blev uddannet som possementmager i Aarhus, og efter at have haft ansættelse som syerske hos Tage Vanggaard samme sted samt at have været beskæftiget ved telefonpasning i Evan Nedergaard Nielsens budcentral fra 1960 til 1982 blev hun ansat paa G.O. Konfektion i Viby.

II.D.4.c.1)

Kurt Nedergaard Nielsen er født den 28. oktober 1954 i Aarhus. Han lever sammen med Dorte Kehlet, der er født den 21. januar 1960 i Haderslev som datter af montageleder Christian Jensen Kehlet og hustru, hjemmehjælper Ingrid Boysen.

Bosat: Violvej 6, Skovbølling, Haderslev.

Kurt Nedergaard Nielsen gik i skole i Hundslund samt i Haderslev og var derefter elev paa Nr. Aaby Efterskole samt paa Vivild Ungdomsskole. Han arbejdede paa en minkfarm i Oksbøl i 3½ aar og har siden været ansat som specialarbejder hos forskellige i entreprenørbranchen paa egnen.

Dorte Kehlet tog 10. klasse i Haderslev og virkede som servitrice paa

Hotel Flensborg samme sted i ca. 2 aar, inden hun i 1979 begyndte som mejeriarbejder paa Tyrstrup Mejeri.

II.D.4.c.1)a) Winnie Nedergaard Nielsen er født den 28. juni 1980 i Haderslev.

II.D.4.c.2)

Karsten Nedergaard Nielsen er født den 24. september 1957 i Brabrand, og han døde den 12. november 1978 ved en trafikulykke.

II.D.4.c.3)

Connie Nedergaard Nielsen er født den 6. april 1961 i Aarhus. Hun lever sammen med Uffe Aarestrup Nielsen.

Bosat: Funch Thomsens Gade 1, Aarhus N.

Uffe Aarestrup Nielsen er reservedelsekspedient.

Parret har 2 børn.

II.D.4.d.

Ketty Søbygaard Nielsen er født den 3. oktober 1931 i Holmstrup, Brabrand sogn.

Bosat: Silkeborgvej 714, Brabrand.

Ketty Søbygaard Nielsen tjente efter endt skolegang som husassistent og var desuden ansat i køkkenet paa Marselisborg Hospital i 1 aar samt beskæftiget som fabriksarbejder i 4½ aar.

II.D.4.e.

Christian Nedergaard Nielsen døde ca. 13 maaneder gammel.

II.D.4.f.

Inga Nedergaard Nielsen er født den 29. januar 1936 i True, Brabrand sogn, og hun døde den 21. februar 1984. Hun blev gift med Svend Erik Hindkjær Rasmussen. Ægteskabet blev ophævet i 1982.

I ægteskabet er børnene Birgitte, Peter og Bettina Hindkjær Rasmussen.

II.D.4.g.

Jean Nedergaard, der i 1969 fik navneændring fra Nedergaard Nielsen, er

født den 19. august 1938 i True, Brabrand sogn. Han lever sammen med Lis Mortensen, der er født den 20. september 1940 i Odense, Fredens sogn som datter af chauffør Aage Hansen Mortensen og hustru Marie Kirstine Pedersen.

Bosat: Grøfthøjparken 5, Viby J.

Jean Nedergaard gik i skole i True og Brabrand. Han var beskæftiget som arbejdsdreng forskellige steder i ca. 2 aar, inden han kom i lære som typograf paa Brabrand Bogtrykkeri, og efter at være blevet udlært i 1960 samt at have gjort militærtjeneste i Fredericia fra 1960 til 1962 havde han ansættelse som typograf paa Viby Bogtrykkeri frem til 1967, da han startede egen avisproduktion, Viby-Posten. Fabrikken nedbrændte i 1969, og siden 1970 har han drevet eget trykkeri i Højbjerg, fra 1978 desuden med grafisk tegnestue. - Jean Nedergaard var atletikinstruktør i Aarhus 1900 og SISU i Brabrand fra 1962 til 1977.

Lis Mortensen tog mellemskoleeksamen i Faaborg. Hun blev udlært som damefrisør samme sted i 1958, og efter at have været ansat som saadan i bl.a. Fredericia og Aarhus, hvortil hun flyttede i 1962, drev hun selvstændig damefrisørforretning i Aarhus, Aabyhøj og Viby fra 1964 til 1977. Senere virkede hun som medhjælper paa plejehjemmet Bøgeskovhus i Viby i ca. 1 aar, og siden har hun været klinikmedhjælper hos læge Robert Søndergaard i Brabrand.

Lis Mortensen har sønnen Claus Petersen, født den 15. juli 1961 i Fredericia.

II.D.4.g.1) Maibritt Nedergaard er født den 17. december 1968 i Nyborg.

II.D.4.g.2) Jacques Nedergaard er født den 9. juli 1973 i Aarhus.

II.D.4.h.

Finn Nedergaard Nielsen er født den 7. januar 1944 i True, Brabrand sogn.

Bosat: Silkeborgvej 714, Brabrand.

Finn Nedergaard Nielsen var efter endt skolegang beskæftiget som bydreng i en gartnerforretning i 1½ aar, inden han kom i lære som bygningsssnedker i Brabrand, hvor han blev udlært i 1964. Herpaa arbejdede han som svend i Aarslev samt i Brabrand i ca. ½ aar, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Sønderjydske Artilleriregiment i Varde i 1964-1965 begyndte han paa Nipu Kontormøbler i Brabrand, hvor han havde ansættelse frem til 1969.

II.D.4.j.

Frank Nedergaard Nielsen er født den 7. januar 1944 i True, Brabrand sogn.

Bosat: Silkeborgvej 714, Brabrand.

Frank Nedergaard Nielsen tog mellemskoleeksamen. Han blev udlært som klejnsmed paa Jydsk Varmekedelfabrik i Brabrand i 1965, og efter at have arbejdet hos Preben Bak samme sted samt at have aftjent sin værnepligt i Fredericia i 1966-1967 begyndte han paa beholderfabrikken Bjørnkjær & Co., ligeledes i Brabrand, hvor han havde ansættelse i 15 aar. Herpaa var han ansat ved Aarhus Kommune frem til 1985.

II.D.5.

Aksel Pedersen Nedergaard er født den 27. februar 1907 i Skjoldelev, Lading sogn. Han blev gift den 9. maj 1946 i Lindholm ved Nørresundby med Johanne Margrethe Nielsen, der er født den 4. februar 1910 i Thorshøj, Torslev sogn som datter af gaardmand Niels Christian Nielsen og hustru Christiane Hansen.

Bosat: Viborgvej 825, Lading, Sabro.

Aksel Pedersen Nedergaard gik i skole i Skjoldelev og senere i Markusminde. Han tjente som landbrugsmedhjælper forskellige steder paa hjemegnen. Som 20-aarig blev han ramt af sygdom og havde ophold paa et sanatorium i Silkeborg i $\frac{1}{2}$ aar. Efter rekreation var han beskæftiget ved blomsterhandel, som bedemand samt som skaffer. Derudover virkede han som reservepost i Lading i 20 aar indtil ca. 1967. Endvidere havde han ansættelse som organist ved Sabro Kirke i 20 aar indtil 1970, og derefter arbejdede han som altmuligmand. - Aksel Pedersen Nedergaard var den 4. december 1984 ude for et alvorligt trafikuheld og sidder i dag i kørestol.

Den 30. september 1959 skrev Aarhus Amtstidende i serien Hammelegnen rundt under overskriften: Gennem tredive aar har skafferen i Lading dækket op til glade og muntre gilder bl.a.:

"Vi træffer Aksel Nedergaard i forsamlingshuset, hvor han er ved at pynte til høstfest. Han har lavet et smukt scenearrangement og skal nu i gang med sal og borde.

- Jeg skal prøve, om jeg kan give et billede af skafferens arbejde, siger Nedergaard, der har lært at tage enhver situation med en knusende ro.

Naar der skal være gilde i et hjem i anledning af barnedaab, konfirma-

tion, bryllup eller sølvbryllup - det er jo altsammen store fester, saa aftaler man med skaffereren, hvad der skal bruges af service, vin og tobak o.s.v., og man drøfter festens gang. Naar alt dette er i orden, faar skaffereren at vide, hvem der skal med til festen, og gaar ud med indbydelserne. Der er regler for, hvordan en indbydelse skal afleveres, man skal græde, hvis der er indbydelse til begravelse og smile, hvis der er tale om en glad fest, men det har jeg nu aldrig gjort. Jeg opfører mig lidt mere normalt, hvis man maa sige det saadant. Senere træffer jeg aftaler med kokekone og serveringspersonale, fremskaffer det fornødne service, som meget ofte laanes hos naboerne, og hvad der skal bruges til borddekorationer. Selve festdagen pynter jeg bordet, tager imod gæsterne og dirigerer festens forløb. Er det en fest med kun 20-30 gæster, hjælper jeg med serveringen, men ved større fester med 3-400 gæster har jeg nok at gøre med at holde styr paa det hele.

- Der hører mange traditioner til skafferens arbejde?

- Ja, men det har jeg nu aldrig været saa meget for. Ved bryllupper er det almindeligt, at skaffereren danser bruden ud, og det er en hyggelig skik, men ellers saa vil jeg helst virke bag kulisserne. Det er der mit arbejde ligger.

- Sjove oplevelser?

- Jo, dem har der været mange af. Ved et bryllup her i Lading skulle jeg følge bruden og hendes far ud til kareten, der skulle køre dem til kirken. Pludselig rev et kraftigt vindstød brudens slør af. Jeg maatte køre med til kirken og give hende sløret paa i vaabehuset. Naturligvis har jeg ogsaa spildt suppe ned af gæsterne...

- De er ogsaa organist ved Sabro kirke?

- Ja, det begyndte jeg med for 10 aar siden. Jeg var lidt bange for opgaven og bad om tre maaneders prøvetid, men det gik godt, og dette arbejde er jeg meget glad for. Det er det, jeg sidst opgiver, hvis jeg selv faar lov at bestemme.

- Og opgaverne kan nok forenes?

- Det er da gaaet hidtil. Er jeg skaffer ved en begravelse, der foregaar fra Sabro kirke, kan det brænde lidt paa. Jeg skal jo saa helst være baade i kirken og i hjemmet paa samme tid."

Johanne Margrethe Nielsen gik i Høgholt Skole ved Sindal, i forskellige skoler paa Fyn samt i Restrup Skole ved Aalborg. Hun tjente som husassi-

stent forskellige steder indtil sit 21. aar, og efter at have gennemgaaet uddannelse til sygeplejerske i Dianalund, Hjørring og Aarhus fra 1931 til 1935 arbejdede hun som saadan forskellige steder indtil 1943, bl.a. paa Kolonien Filadelfia i Dianalund. Herpaa var hun hjemmesygeplejerske i Astrup ved Hjørring og i Lading indtil giftermaalet. Senere fungerede hun som afløser paa Stefanshjemmet i Aarhus fra 1951 til 1961.

II.D.5.a.

Niels Christian Pedersen Nedergaard er født den 15. maj 1947 i Lading. Han blev gift den 1. marts 1969 i Sjelle med Emma Mathilde Fredslund Møller, der er født den 15. august 1949 i Sjelle som datter af gaardejer Rasmus Johannes Møller og hustru Sigrid Fredslund Jakobsen.

Bosat: Gl. Skolevej 12, Sjelle, Galten.

Niels Christian Pedersen Nedergaard gik i skole i Lading samt i Hammel, hvor han tog realeksamen. Han blev udlært som reservedelsekspedient paa det nuværende Dyssehøj-Auto i Brabrand i 1967, og efter at have arbejdet samme sted i endnu 6 aar, sidst som værkførerassistent, arbejdede han som værkfører samt som kontor- og lagermand paa A.H. Maskinimport i Lyngby ved Brabrand i 3 aar. Siden har han været repræsentant, først for VBG (anhængertræk) i Sverige i 1½ aar, dernæst for Dansk Uni-Cardan i Albertslund i ca. 4 aar og nu for Klinett i Laurbjerg, hvor han blev ansat i 1982. Derudover har han drevet landbrug i fritiden siden 1975, fra 1984 paa adressen. Ejendommen er paa 20 tdr. land, hvortil Niels Christian Pedersen Nedergaard har forpagtet yderligere 6 tdr. land.

Emma Mathilde Fredslund Møller gik i skole i Sjelle samt i Galten, hvor hun tog realeksamen. Hun blev udlært som kontorassistent paa Skovby Møbel-fabrik i 1969, havde ansættelse samme sted indtil 1975 og var derefter hjemmearbejdende husmoder samt dagplejemoder frem til 1981, da hun begyndte som assistent i Galten Sparekasse.

II.D.5.a.1) Søren Fredslund Nedergaard er født den 6. juli 1969 i Aarhus.

II.D.5.a.2) Mette Fredslund Nedergaard er født den 24. april 1971 i Aarhus.

II.D.5.a.3) Peter Fredslund Nedergaard er født den 11. marts 1976 i Aarhus.

II.D.5.b.

Lene Marie Nedergaard er født den 20. juli 1948 i Lading. Hun blev gift den 14. marts 1967 i Lading med Erik Skødt Jensen, der er født den 22. oktober 1943 i Skjoldelev, Lading sogn som søn af uddeler Marius Jensen og hustru Helga Marie Skødt.

Bosat: Bjørnkærvej 8, Sabro.

Lene Marie Nedergaard gik i skole i Lading samt i Sabro, hvor hun tog realeksamen. Desuden tjente hun som husassistent i Viby i 1 aar, og fra 1967 til 1979 var hun medhjælpende hustru. Siden har hun været hjemmearbejdende husmoder.

Erik Skødt Jensen gik i skole i Skjoldelev. Han blev udlært som kommis hos faderen i Skjoldelev Brugs, gjorde 16 måneders militærtjeneste i Fredericia, hvorfra han hjemsendtes i 1965, og overtog herpaa forretningen i Skjoldelev efter faderen, der efter overtagelsen blev omdannet til købmandsforretning. I 1979 solgtes forretningen, og han har siden været ansat forskellige steder, fra 1984 i Skovby Special Salg, hvor han er lagerekspedient.

II.D.5.b.1)

Jane Skødt Jensen er født den 8. juli 1967 paa Fødselsanstalten i Jylland, Aarhus.

Hun bestod nysproglig studentereksamen paa Langkær Gymnasium i 1986.

II.D.5.b.2)

Frans Skødt Jensen er født den 10. juni 1970 i Lading.

II.D.6.

Astrid Pedersen Nedergaard er født den 3. juli 1909 i Skjoldelev, Lading sogn, og hun døde den 9. november 1962 i Aarhus. Hun blev gift den 29. september 1931 i Lading med Christian Jensen. Han er født den 29. november 1907 paa Den kgl. Fødselsstiftelse i København som søn af arbejdsmand Søren Jensen og hustru Augusta Jakobine Anthoniussen, og han døde den 14. marts 1959 i Aarhus.

Astrid Pedersen Nedergaard afsluttede sin skolegang i Lading og tjente som husassistent paa forskellige gaarde paa hjemegnen indtil giftemaalet, bl.a. paa Sabro Damgaard. Efter giftemaalet var hun hjemmearbejdende husmoder.

Christian Jensen var efter endt skolegang beskæftiget ved landbrug forskellige steder, bl.a. paa Sabro Damgaard, og sin værnepligt aftjente han i Viborg. Ved giftermålet flyttede parret til Aarhus, og her havde han ansættelse ved DSB indtil sin død.

II.D.6.a.

Geert Christian Nedergaard Jensen er født den 6. december 1931 i Aarhus. Han blev gift den 26. november 1955 i Vor Frue Kirke i Aarhus med Aase Nielsen, der er født den 17. juli 1934 i Aarhus som datter af Agner Nielsen og hustru Oda Poulsen.

Bosat: Viborgvej 826, Lading, Sabro.

Geert Christian Nedergaard Jensen gik i skole i Aarhus. Han blev udlært som maskinarbejder paa Sabroe i Aarhus i 1951 og arbejdede samme sted frem til 1966, afbrudt af 18 måneders militærtjeneste i Vejle og Skrydstrup indtil 1954. Siden 1966 har han været laboratoriebetjent paa Geologisk Institut, Aarhus Universitet.

Aase Nielsen gik i skole i Aarhus. Hun var butikselev samme sted fra 1949 til 1952 og var beskæftiget som ekspeditrice i Aarhus indtil 1956, da hun blev hjemmearbejdende husmoder. Siden 1977 har hun været ansat som ekspeditrice hos Julius Koch, Aarhus.

II.D.6.a.1)

Steen Nedergaard, der har faaet navneændring fra Nedergaard Jensen, er født den 17. oktober 1958 i Aarhus, Sankt Markus sogn. Han blev gift den 4. august 1984 i Balle med Gitte Hansen, der er født den 4. maj 1962 i Vejgaard som datter af arbejdsstudiechef Jørgen Birch Hansen og hustru, kontorassistent Winni Ringtved Jensen.

Bosat: Jacob Paludans Vej 18, Silkeborg.

Steen Nedergaard tog realeksamen i Sabro og blev senere færdiguddannet som tryktekniker.

Gitte Hansen gik i skole i Aalborg samt i Hinnerup, hvor hun tog 10. klasse. Hun blev færdiguddannet som teknisk tegner i 1981.

II.D.6.a.1)a) Kasper Nedergaard er født den 18. februar 1986 i Silkeborg.

II.D.6.a.2)

Klaus Nedergaard Jensen er født den 15. februar 1963 i Aarhus.

Bosat: Tornebakken 72, Risskov.

II.D.6.b.

Keld Nedergaard Jensen er født den 29. april 1934 i Aarhus. Han blev gift den 11. august 1956 i Sankt Markus Kirke i Aarhus med Irma Margit Poulsen, der er født den 16. august 1936 i Holme som datter af portør Reimer Ellerpoulsen og hustru, servitrice Petra Ingerlise Christensen.

Bosat: Holmesvinget 4, Højbjerg.

Keld Nedergaard Jensen gik paa Valdemarsgades Skole i Aarhus. Han stod i lære som klejnsmed hos Bruun & Sørensen i Aarhus fra 1949 til 1953, og efter at have aftjent sin værnepligt i Karup i 1954-1955 kom han tilbage til Bruun & Sørensen, hvor han var klejnsmed indtil 1972, da han begyndte at arbejde paa firmaets hustrykkeri, som han stod for indtil 1983. Siden 1984 har han været offset-operatør paa Aarhus Teknikum. - Keld Nedergaard Jensen var tillidsmand hos Bruun & Sørensen fra ca. 1966 til 1972 og har været medlem af bestyrelsen for interessekontoret samme sted i 24 aar.

Irma Margit Poulsen gik paa Christiansgades Skole i Aarhus samt paa Samsøgades Skole samme sted. Hun tjente som husassistent forskellige steder i ca. 2 aar, og efter at have staaet i lære som dameskrædder hos Fonnesbech i Aarhus fra 1953 til 1956 arbejdede hun for Welino Konfektion i 7 aar. Herpaa var hun hjemmearbejdende husmoder, inden hun i 1971 begyndte som køkkenleder i Rundhøj Børnehave.

II.D.6.b.1)

Kim Nedergaard Jensen er født den 1. januar 1964 i Holme.

Bosat: Aarhus.

Kim Nedergaard Jensen tog 10. klasse paa Holme Skole og stod derefter i lære som elektriker paa Semco i Aarhus, hvor han fortsatte som svend efter endt læretid.

II.D.6.b.2)

Dorte Nedergaard Jensen er født den 20. maj 1967 i Aarhus.

Hun tog 10. klasse paa Holme Skole og gennemgik derefter EFG-basisaaret (service), inden hun kom i lære som frisør i Salon Erik i Mallings. - Fritidsinteresser: haandbold, gymnastik og porcelænsmalning.

II.D.6.c.

Liss Nedergaard Jensen er født den 25. maj 1936 i Aarhus. Hun blev gift den 7. februar 1959 i Vor Frue Kirke i Aarhus med Erland Johannes Christensen, der er født den 29. maj 1932 i Albæk ved Dronninglund som søn af sadelmager Hans Christian Christensen og hustru Jørgine. Ægteskabet blev opløst i 1969.

Bosat: Elstedhøj 10, Lystrup.

Liss Nedergaard Jensen gik på Christiansgades Skole og Paradisgades Skole i Aarhus. Hun var bl.a. beskæftiget som au-pair i Frankrig i ½ aar, og efter at have været ansat som pakkerske på Brdr. Christensens Chokoladefabrik i Aarhus indtil giftermålet var hun hjemmearbejdende husmoder frem til 1970. Herpå virkede hun som ekspeditrice forskellige steder, bl.a. i G.K. Legetøj i Aarhus, og siden 1985 har hun været pakkerske i firmaet Beri Sport, Risskov.

Erland Johannes Christensen gik i skole i Albæk. Han var beskæftiget ved landbrug indtil sit 16. aar, aftjente sin værnepligt i Oksbøl og arbejdede som medhjælper hos pelsdyravlere i Hvide Sande samt i Hasselager indtil 1956, da han begyndte som selvstændig pelsdyravler i Lystrup. Siden 1971 har han været pelsdyravler i Spørring.

II.D.6.c.1)

Ole Bent Christensen er født den 21. august 1965 i Elsted ved Lystrup.

Bosat: Matthæusgade 50, København V.

Ole Bent Christensen er buntmager.

II.D.6.c.2)

Jan Christian Christensen er født den 11. maj 1969 i Silkeborg.

II.D.7.

Henning Pedersen Nedergaard er født den 26. november 1912 i Skjoldelev, Lading sogn, og han døde den 1. januar 1965 på Kjellerup Sygehus. Han blev gift den 5. maj 1940 i Lading med Ellen Kirstine Pedersen, der er født den 20. marts 1917 i Fitting, Vorbasse sogn som datter af sporformand Niels Peder Pedersen og hustru Ane Marie Petrea Sejersen.

Bosat: Borggade 13, Thorsø.

Henning Pedersen Nedergaard gik i skole i Skjoldelev samt i Lading og

var herpaa beskæftiget ved landbrug forskellige steder indtil giftermålet, ved hvilket han købte en ejendom i Skivholme. Denne ejendom drev han indtil 1949, og efter at have haft en ejendom i Vidstrup ved Ulstrup indtil 1962 bosatte parret sig paa ovennævnte adresse. Sideløbende med driften af ejendommen i Skivholme kørte Henning Pedersen Nedergaard hestevogn for Herskind Savværk i Vedelslund, og senere havde han mælketur, baade til Sjelle Mejeri og til Drøsbro Mejeri.

Ellen Kirstine Pedersen gik i skole i Brande samt i Odder og var herpaa beskæftiget ved husligt arbejde forskellige steder indtil giftermålet, efter hvilket hun virkede dels som hjemmearbejdende husmoder og dels som medhjælpende hustru. Fra 1962 til 1972 arbejdede hun i køkkenet samt som rengøringsassistent paa Thorsø Hotel og Thorsø Plejehjem, sidstnævnte sted fra 1967.

II.D.7.a.

Harry Pedersen Nedergaard er født den 21. juli 1944 i Skivholme. Han blev gift den 18. november 1967 i Thorsø med Adda Grethe Andersen, der er født den 1. januar 1945 i Thorsø som datter af isenkræmmer Søren Andersen og hustru Hedvig Marie Møller.

Bosat: Borgergade 11, Ulbjerg, Skals.

Harry Pedersen Nedergaard gik i skole i Borridsø. Han tjente som landbrugsmedhjælper forskellige steder i 3 aar, bl.a. paa Borridsø Højgaard, og efter at have været beskæftiget som jord- og betonarbejder i Aarhus i 6 aar gjorde han 16 maaneders militærtjeneste i Viborg, hvorfra han hjemsendtes i 1965. Desuden virkede han som murerarbejdsmand i 1 aar samt som lagerarbejder paa Good-Year i Aarhus i ca. 3 aar, og han drev nu eget mejeriudsalg i Aabyhøj i ca. 1½ aar, hvorefter han gjorde tjeneste som konstabel i Viborg i 1 aar. Siden 1972 har han kørt som chauffør for firmaet 1313 i Viborg.

Adda Grethe Andersen gik i skole i Thorsø. Hun tjente som husassistent samme sted i nogle aar, afbrudt af et ophold paa Gudenaadalens Ungdomsskole i Ulstrup i 1960, og efter at have været ansat som syerske paa Axel Jørgensens systue i Thorsø i ca. 3 aar var hun hjemmearbejdende husmoder frem til 1980, afbrudt af 1½ aar, hvor hun passede mejeriudsalget i Aabyhøj. Siden 1980 har hun været kassedame forskellige steder, først i S.R. Marked i Viborg og fra 1984 hos Erling Thorup i Løvel.

II.D.7.a.1)

Søren Henning Nedergaard er født den 1. juni 1967 i Thorsø.

Han bestod studentereksamen i 1985.

II.D.7.a.2)

Martin Pedersen Nedergaard er født den 21. juli 1969 i Aarhus.

II.D.7.a.3)

Marie Pedersen Nedergaard er født den 17. november 1974 i Viborg.

II.D.8.

Johanne Pedersen Nedergaard er født den 29. juni 1918 i Skjoldelev, Lading sogn, og hun døde den 14. maj 1984 i Lading. Hun blev gift den 7. december 1937 i Lading med Petrus Marinus Nielsen, der er født den 20. juni 1906 i Skivholme som søn af gaardejer Mathias Nielsen og hustru Karen Sørensen.

Bosat: Kirkevej 9, Lading, Sabro.

Johanne Pedersen Nedergaard gik i skole i Lading og tjente herpaa som husassistent forskellige steder indtil giftermålet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmoder.

Petrus Marinus Nielsen gik i skole i Skivholme. Han arbejdede hjemme indtil sit 31. aar paa grund af faderens død i 1924, og efter at have været mælkehandler fra Lading Mejeri indtil 1967 arbejdede han som lagermand paa Dalsø Maskinfabrik i Brabrand indtil sit 67. aar. Desuden var han i ca. 3 aar indtil 1970 beskæftiget som pantefoged i Lading Kommune samt ved udbringning af folkepension til pensionister.

II.D.8.a.

John Nedergaard Nielsen er født den 31. maj 1938 i Lading. Han blev gift den 17. november 1975 i Ebeltoft med Dorthe Lykke Sørensen, der er født den 9. juni 1940 i Dejret, Tved sogn som datter af gaardejer Kristen Sørensen (Lykke) og hustru Petra Katrine Nielsen.

Bosat: Højdedraget 18, Hammel.

John Nedergaard Nielsen gik i skole i Lading. Han blev udlært som møbel-snedker hos Chr. Heegaard i Hammel i 1959, og efter bl.a. at have arbejdet i Canada i 1½ aar virkede han som værkfører paa Royal System i Randers i ca. 10 aar samt paa Ulstrup Køkkenet i ca. 2 aar. Siden 1977 har han været

ansat som værkfører i firmaet Gangsø Møbler i Faarvang.

Dorthe Lykke Sørensen gik i skole i Dejret og stod herpaa i lære som ekspeditrice hos købmand Hans Sørensen samme sted. Senere var hun ansat forskellige steder i Aarhus, bl.a. som afdelingsleder, og efter at have været kontorassistent i firmaet Knud Christensen Electric i Randers i ca. 8 aar begyndte hun i 1979 som assistent i Socialforvaltningen, Hammel Kommune.

II.D.8.a.1) Brian Nedergaard Nielsen er født den 25. april 1976 i Randers.

II.E.

Christian Pedersen er født den 20. november 1869 i V. Tørslev, og han døde den 30. november 1869 samme sted.

II.F.

Christian Pedersen Nedergaard, der i 1899 fik navneændring fra Pedersen, er født den 16. januar 1871 i V. Tørslev, og han døde den 25. april 1944 paa Skive Sygehus. Han blev gift første gang den 5. september 1893 i Høbro med Frederikke Cecilie Jensen, der er født den 19. april 1869 i Hulby, Taarnborg sogn som datter af gaardmand Jens Rasmussen og hustru Frederikke Margrethe Andersdatter. Christian Pedersen Nedergaard giftede sig anden gang den 7. november 1899 i Jebjerg med Karen Mortensen. Hun er født den 19. november 1875 i Jebjerg som datter af gaardmand Gudike Mortensen og hustru Ane Marie Jakobsen, og hun døde den 11. oktober 1917 samme sted. Christian Pedersen Nedergaard indgik herpaa nyt ægteskab den 7. oktober 1922 i Jebjerg med Anna Petersen Lundgaard. Hun er født den 30. september 1882 i St. Ramsing, Ramsing sogn som datter af gaardmand Peter Martin Lundgaard og hustru Karen Larsen, og hun døde den 30. juni 1968 paa De gamle Hjem i Jebjerg.

Christian Pedersen Nedergaard var ved sit første giftermaal i 1893 "konstabelrekrut" i København og nævnes ved sit andet giftermaal i 1899 som enkemand og skrædder i Jebjerg. - Frederikke Cecilie Jensen maa derfor være død ganske faa aar efter giftermaalet med Christian Pedersen Nedergaard, antagelig paa Sjælland, hvorfra hun stammede, og hvor hun fødte datteren Gerda (II.F.2.) ca. 1896.

Om Christian Pedersen Nedergaard fortæller datteren Karen (II.F.7.) bl.a., at han havde egen skrædderforretning i Jebjerg, hvor der foruden

ham selv var et par svende paa værkstedet, og at han desuden havde et par hjemmesyersker til at sy bukser og veste. Han blev udnævnt til æresmedlem af Jebjerg Borger- og Haandværkerforening den 16. januar 1941 og af Skive, Fjends og Salling Skræddermesterforening den 18. april 1943. Sidstnævnte forening var han med til at starte i 1902.

Efter Christian Pedersen Nedergaards død skrev avisen bl.a.:

"Skræddermester Chr. Pedersen Nedergaard, Jebjerg, afgik i Aftes ved Døden paa Skive Sygehus efter at være indlagt her for faa Dage siden grundet paa en Halslidelse, men senere stødte Lungebetændelse til, som altsaa havde Døden til Følge.

Nedergaards Helbred havde de senere Aar ladet en Del tilbage at ønske, men hans ukuelige Vilje og lyse Syn gjorde ham stærk overfor Sygdommen.

Afdøde kom sidst i 90-erne til Jebjerg, hvor han etablerede en ret stor Skrædderforretning, og han var en meget dygtig Fagmand. Gennem omtrent 25 Aar har han taget Del i kommunalt Arbejde som Medlem af Jebjerg-Lyby Sogneraad som Borger- og Haandværkerforeningens Repræsentant, og han gjorde her en anerkendt Indsats for Byens Udvikling, ligesom hans Interesse for de af hans Medborgere, der befandt sig paa Livets Skyggeside, er velkendt. Paa hans 25 Aars Jubilæum som Sogneraadsmember blev han af Borger- og Haandværkerforeningen hyldet stærkt ved en Sammenkomst paa Hotellet. I nogle Aar var han Formand for denne Forening og var ved sin Død Æresmedlem af denne samt af den radikale Venstreforening."

Anna Petersen Lundgaard opholdt sig som ung paa Fyn i flere aar og var elev paa Ryslinge Højskole samt beskæftiget ved husligt arbejde i Horne Præstegaard i 7 aar, inden hun begyndte som husbestyrerinde hos sin tilkommende mand. Hun var medlem af menighedsraadet i Jebjerg i flere aar, og hendes fritidsinteresser var gymnastik, folkedans, diletant og haandarbejde.

Efter Anna Petersen Lundgaards død skrev avisen:

"Fru Anna Pedersen Nedergaard, De gamles Hjem i Jebjerg, er død efter to dages sygdom, 85 aar.

Trods den høje alder var Anna Pedersen rask, og hun færdedes omkring hver dag. Hun forstod og formaaede at skabe liv omkring sig, og hun var i besiddelse af et lyst sind og et godt humør. Altid var hun i gang med sit haandarbejde. Mange fed garn har hun omsat til fine ting. Anna Pedersen stammer fra Ramsing. Hun tog sammen med sin nu afdøde mand, skrædder Chri-

stian Pedersen, Jebjerg, ophold paa De gamles Hjem i 1943, hvor han døde et aar efter. Hun efterlader en datter og en søn."

Børn: II.F.1.-II.F.7.

II.F.1.

Andreas Peder Pedersen Nedergaard er født den 7. oktober 1893 i Vestre Bakker, Hobro sogn, og han døde den 5. april 1966 i Randers. Han blev gift med Ingeborg Marie Dusine Petersen. Hun er født den 3. september 1902 i Brunmose, Marie Magdalene sogn som datter af ugift Mette Marie Petersen, og hun døde den 7. januar 1956 i Randers.

Andreas Peder Pedersen Nedergaard stod efter endt skolegang i lære som gartner i Hobro. Senere drog han paa valsen, og efter at have videreuddannet sig paa tyske planteskoler bosatte han sig i Randers, hvor han virkede som konsulent for kolonihaveforbundet i en aarrække. I 1932 blev han ansat ved Randers kommunale Kirkegaarde, og han var sidst kirkegaardsinspektør, indtil han i 1963 gik paa pension.

I forbindelse med Andreas Peder Pedersen Nedergaards 25 aars jubilæum som graver/kirkegaardsinspektør skrev avisen under overskriften "Kirkegaarden er det mest fredelige sted i byen..." bl.a.:

"- Spøger? Nej, kirkegaarden her er det mest fredelige og rolige sted i byen, men der er endnu mange, der ikke tør komme paa kirkegaarden om aftenen. En rest af gammel overtro.

Det er graver A.P.Nedergaard, Nordre kirkegaard, der svarer paa spørgsmaalet, om det spøger paa kirkegaarden. - Graver Nedergaard har i dag 25 aars jubilæum som graver paa Nordre kirkegaard, og det er et arbejde, han er glad for. Det er et herligt arbejde at arbejde med de levende planter.

- Graver er vel egentlig et forkert udtryk?

- Det er det, for det er det eneste, jeg ikke har med at gøre. I andre byer hedder den tilsvarende stilling kirkegaardsinspektør, det lyder af mere. Men her i Randers er man meget konservativt indstillet paa det omraade.

Jeg er ellers gartner af profession. Jeg er udlært i Randers og var efter læretiden 3 aar i Tyskland, det brugte man dengang, og da kunne man rejse.

Jeg er født i Hobro, men bosatte mig i Randers i 1911, hvor jeg først var konsulent for kolonihaveforbundet og senere arbejdede som anlægsgart-

ner: I 1931 fik jeg arbejde her paa kirkegaarden - det var ikke saa godt med arbejde dengang, og arbejdet her var fast.

- Er det ikke trist at arbejde paa en kirkegaard?

- Nej, jeg synes det er et dejligt arbejde. Man tænker ikke paa, at man gaar mellem de døde, og man kan jo ikke sørge med alle. Og saa har man frie hænder med hensyn til det faglige, man skal blot lægge et budget, som skal overholdes. Her paa Nordre kirkegaard søger vi at bevare præg af en park, saa man ikke mærker saa meget, at det er en kirkegaard.

- Er det ikke haardt arbejde om vinteren?

- Det kan være haardt, naar det er streng frost, men det er sjældent, det varer længe.

- Sker der aldrig hærværk paa kirkegaarden?

- Det har vi aldrig været ude for paa Nordre kirkegaard. Det eneste, vi har haft var nogle børn, som forsaa sig paa porcellænsduerne paa gravstederne i børneafdelingen. De havde samlet dem sammen i en kasse for at lege med dem, men det var ikke hærværk."

Ingeborg Marie Dusine Petersen kom som ung til Randers, hvor hun var beskæftiget indenfor restaurationsbranchen. Efter giftermålet blev hun hjemmearbejdende husmoder.

Ingeborg Marie Dusine Petersen medbragte i ægteskabet sønnen Arne Helmut Pedersen, født den 10. september 1921 og død den 2. november 1976 i Hamborg, Vesttyskland. Han blev gift første gang med Agnes Andersen og anden gang med Marga, der er bosat i Hamborg.

II.F.1.a.

Poul Erik Nedergaard er født den 19. november 1936 i Randers. Han blev gift den 30. marts 1963 i Aarhus med Birgit Annette Margrethe Sørensen, der er født den 25. maj 1940 i Aarhus som datter af portør Bent Sørensen og hustru, tilskærerske Gerda Rasmussen.

Bosat: Holmevej 185, Højbjerg.

Poul Erik Nedergaard tog realeksamen i Randers i 1954. Han blev uddannet indenfor en gros handel hos S.C. Sørensen, og efter at have aftjent sin værnepligt i Aalborg videreuddannede han sig paa Niels Brocks Handels-skole i København, hvorfra han dimitteredes i 1961. Senere havde han ansættelse som konsulatsekretær i Birmingham, England, og ved hjemkomsten bosatte han sig i Aarhus. Han er nu beskæftiget ved eksport/import handel.

Birgit Annette Margrethe Sørensen tog realeksamen i Aarhus i 1958. Hun var beskæftiget som kontorassistent i et par aar, inden hun begyndte paa Marselisborg Seminarium, hvorfra hun dimitteredes som lærer i 1965, og efter en tid som vikar blev hun fastansat paa Viby Skole. I 1983 begyndte hun som konsulent i specialundervisning ved Aarhus Kommune.

II.F.1.a.1) Maja Nedergaard er født den 29. juli 1970 i Korea.

II.F.1.a.2) Karen Nedergaard er født den 25. juni 1972 i Aarhus.

II.F.2.

Gerda Pedersen Nedergaard er født ca. 1896 i Slagelse, og hun døde som ugift den 9. marts 1919 i Jebjerg, 23 aar gammel.

II.F.3.

Frederikke Sisilie Pedersen Nedergaard er født den 10. januar 1902 i Jebjerg, og hun døde den 3. februar 1919 samme sted.

II.F.4.

Holger Pedersen Nedergaard er født den 5. november 1904 i Jebjerg, og han døde den 8. marts 1913 samme sted.

II.F.5.

Søren Pedersen Nedergaard er født den 21. januar 1910 i Jebjerg, og han døde den 3. maj 1985 i Odense. Han blev gift den 26. december 1945 i Jebjerg med Ellen Marie Nielsen, der er født den 17. august 1917 i Kogsbølle, Vindinge sogn som datter af arbejdsmand Niels Jørgen Nielsen og hustru Anna Hansine Larsen.

Bosat: Unsgaardsgade 7, Odense.

Søren Pedersen Nedergaard stod efter endt skolegang i lære som kommis i Sønderjylland, hvor han blev udlært i 1929. Herpaa havde han ansættelse som kommis forskellige steder indtil midten af 1940erne, afbrudt af en periode paa 3 aar, hvor han kørte som chauffør, og derefter arbejdede han paa FDB i Odense i 28 aar.

Ellen Marie Nielsen var efter endt skolegang beskæftiget som husassistent indtil giftermålet.

II.F.5.a.

Torben Nedergaard er født den 10. oktober 1946 i Odense. Han blev gift den 23. oktober 1971 i Fredens Kirke i Odense med Susanne Jeberg, der er født den 3. september 1950 i Odense som datter af isenkræmmer Henning Jeberg og hustru Else Rasmussen. Ægteskabet blev ophævet i 1980, og Torben Nedergaard lever nu sammen med Birgitte Arp Hansen, der er født den 8. maj 1948 i Gentofte som datter af direktør Frode Hansen og hustru, kontorassistent Annelise Dorthea Arp.

Bosat: Kogsbøllevvej 61, Kogsbølle, Nyborg.

Torben Nedergaard tog 9. klasse paa Østre Skole i Odense og havde desuden et ophold paa Vesterdal Ungdomsskole ved Kavslunde. Han blev udlært som elektriker i Odense i 1968, og efter at have gjort militærtjeneste ved marinen i 14 maaneder samt at have bestaaet installatørexamen paa Odense Tekniske Skole i 1971 arbejdede han som elektrikersvend i Haustrup ved Odense indtil 1980. Siden har han været el-mester i firmaet Semco, Odense.

Susanne Jeberg gik paa Sankt Hans Skole i Odense. Hun stod i lære hos isenkræmmer Hermann Zinck i Odense indtil 1971, og efter at have gennemgaaet sygehjælperuddannelse paa Odense Sygehus fortsatte hun med at arbejde som sygehjælper.

Birgitte Arp Hansen gik paa bl.a. Ingrid Jespersens Pigeskole i København og Vestervold Skole i Nyborg. Hun blev udlært som kontorassistent i firmaet Saxongaarden (herreekviperi) i Nyborg i 1968 og har siden arbejdet forskellige steder, fra 1983 hos A.J. Kroun, Nyborg.

II.F.5.a.1) Lars Jeberg Nedergaard er født den 2. oktober 1974 i Odense.

II.F.5.a.2) Per Jeberg Nedergaard er født den 28. juli 1977 i Kogsbølle, Vindinge sogn.

II.F.5.b.

Jørgen Pedersen Nedergaard er født den 27. juli 1949 i Odense. Han blev gift den 7. marts 1979 med Marianne Slott Larsen, der er født den 31. oktober 1955 i Viskinge sogn.

Bosat: Igdlut 1012/D, Narssaq, Grønland.

(Se supplement bag i bogen).

II.F.6.

Karen Marie Nedergaard er født den 6. oktober 1917 i Jebjerg, og hun døde den 1. januar 1918 samme sted.

II.F.7.

Karen Kristine Nedergaard er født den 10. december 1924 i Jebjerg. Hun blev gift den 28. december 1947 i Grinderslev med Willy Mortensen, der er født den 6. april 1921 i Breum, Grinderslev sogn som søn af skræddermester Magnus Mortensen og hustru Jensine Jensen.

Bosat: Ringparken 65, Holstebro.

Karen Kristine Nedergaard gik i skole i Jebjerg og tjente derefter som husassistent paa bl.a. Grinderslev Kloster i 5 aar. Desuden havde hun et ophold paa Salling Ungdomsskole i 1940, og efter giftermålet var hun hjemmearbejdende husmoder, inden hun i 1966 begyndte som ekspeditrice i Strømgaards Frugt- og Grøntforretning i Holstebro.

Willy Mortensen gik i skole i Breum. Han tjente som landbrugsmedhjælper i ca. 3 aar, og efter at have staaet i lære som skrædder hos bl.a. sin far i Breum arbejdede han som skræddersvend i Vejle og Holstebro indtil 1957, afbrudt af militærtjeneste ved marinen i København i 1943 samt i 1945, hvor han var genindkaldt. Fra 1957 til 1979 havde han ansættelse paa Jens Sindings Konfektionsfabrik i Holstebro. - Willy Mortensen var aktiv i Beklædningsarbejdernes Fagforening i Holstebro fra 1951 til 1978, bl.a. som kasserer i 17 aar.

II.F.7.a.

Kai Nedergaard Mortensen er født den 17. maj 1948 i Breum, Grinderslev sogn. Han blev gift den 16. oktober 1971 i Holstebro med Else Nybo Jensen, der er født den 2. juni 1949 i Holstebro som datter af slagteriarbejder Peter Jensen og hustru Mary Poulsen.

Bosat: Frederiksdal Allè 36A, Skive.

Kai Nedergaard Mortensen gik i skole i Holstebro, bestod studentereksamen i 1967 og var derefter studerende ved Aarhus og Københavns Universiteter indtil 1974. Dette aar begyndte han som adjunkt paa Skive Gymnasium.

Else Nybo Jensen gik i skole i Holstebro, bestod studentereksamen i 1968 og var derefter elev paa Skolen for terapiassistenter i Holstebro 1969-1972. Fra dette aar til 1979 arbejdede hun som fysioterapeut i København og Skive, og siden har hun været praktiserende.

II.F.7.a.1) Uffe Nybo Mortensen er født den 25. juni 1978 i Seoul, Korea.

II.F.7.a.2) Ditte Nybo Mortensen er født den 30. januar 1980 i Korea.

II.F.7.a.3) Anne Nybo Mortensen er født den 21. december 1980 i Viborg.

II.F.7.b.

Annie Nedergaard, der blev døbt Mortensen og i 1977 fik navneændring til Nedergaard, er født den 1. august 1950 i Holstebro. Hun blev gift i 1972 med Henning Nielsen. Ægteskabet blev ophævet i 1976.

Bosat: Dyssegaarden 79, Holstebro.

Annie Nedergaard tog realeksamen i Holstebro i 1967. Hun blev udlært som kontorassistent paa Holstebro Postkontor i 1971, havde ansættelse samme sted indtil 1973 og arbejdede derefter paa Holstebro Politistation, i H.P. Pejse Center i Holstebro samt i revisionsfirmaet Revisam samme sted indtil 1984. Siden har hun været ansat som bogholder i Westpap i Holstebro.

II.F.7.b.1) Rikke Nedergaard er født den 11. marts 1972 i Holstebro.

II.F.7.b.2) Jesper Nedergaard er født den 9. juli 1975 i Holstebro.

II.F.7.c.

Kent Nedergaard Mortensen er født den 18. april 1953 i Holstebro. Han blev gift første gang den 13. november 1974 i Holstebro med Inge Karen Hedegaard Kristensen, der er født den 12. september 1954 i Holstebro som datter af sadelmager Gustav Hedegaard Kristensen og hustru Tonni Amtkjær. Ægteskabet blev ophævet i 1982, og Kent Nedergaard Mortensen giftede sig anden gang den 21. september 1985 med Marika Fisker, der er født den 16. juli 1944 i Middelfart som datter af konsulent Steffen Fisker og hustru, defektrice Anni Inga Thomsen.

Bosat: Nørhedevej 5, Ørnhøj.

Kent Nedergaard Mortensen bestod studentereksamen i Holstebro i 1972. Han var beskæftiget som postarbejder samme sted indtil 1975, og efter at have været lærerstuderende paa seminarierne i Jelling og Herning frem til 1979 underviste han paa Skærbæk Skole, inden han i 1981 begyndte som medarbejder i et socialpædagogisk kollektiv paa en gaard i Stendis ved Vinde-rup. Siden 1984 har han været tilsynsførende assistent ved Ringkøbing Amts Forsorgshjem i Holstebro.

Inge Karen Hedegaard Kristensen gik i skole i Holstebro, hvor hun bestod HF-eksamen. Forinden havde hun tjent som husassistent i 1 aar, og efter at være blevet færdiguddannet som pædagog paa Holstebro Børnehavese-minarium i 1980 arbejdede hun forskellige steder indtil 1982, da hun blev ansat paa pensionatet Saugstrup ved Holstebro.

Marika Fisker gik i skole i Haderslev og var desuden paa efterskole i Beder samt i Tommerup, inden hun indledte et ophold paa sygeplejehøjskolen i Børkop. Senere var hun sygeplejeelev i Sønderborg i 1963-1964, og uddannelsen blev afsluttet i Vesttyskland i 1973, hvor hun havde været hjemme-arbejdende husmoder fra 1964 til 1971 og var bosat frem til 1975, da hun kom tilbage til Danmark. I perioden fra 1975 til 1981 gennemgik hun sup-plerende uddannelse, og efter at have været medarbejder i kollektivet paa gaarden i Stendis begyndte hun i 1984 som familieplejer.

Marika Fisker har fra et tidligere ægteskab børnene Jacqueline og Thorsten Friis, der er født henholdsvis den 22. februar 1965 i Bremen i Vest-tyskland og den 9. april 1966 samme sted.

II.F.7.c.1) Maria Hedegaard Mortensen er født den 6. februar 1974 i Hor-sens.

II.F.7.c.2) Jakob Nedergaard Mortensen er født den 25. november 1976 i Holstebro.

II.F.7.d.

Gert Nedergaard Mortensen er født den 7. marts 1958 i Holstebro. Han blev gift med Irene Cristofoli.

Bosat: Limfjordsvej 22, Vanløse.

Gert Nedergaard Mortensen er musiker.

II.G.

Mads Peter Georg Petersen Nedergaard, der fik tilføjet Nedergaard i 1899, er født den 23. april 1873 i V. Tørslev, og han døde den 26. maj 1949 i Holbæk. Han blev gift den 15. februar 1903 i Randers med Marie Christine Hansen. Hun er født den 28. august 1875 i Dybbøl som datter af landmand Jens Hansen og hustru Ane Marie Sophie Clausen, og hun døde den 26. febru-ar 1952 i Holbæk.

Mads Peter Georg Petersen Nedergaard var diplomingeniør fra Dresden i

Tyskland, nævnes som montør i 1902, virkede som selvstændig fra 1905 og drev maskinfabrik i Fakse og Holbæk indtil sin død. Maskinfabrikken Vulkan blev herefter videregivet af sønnen Hans C.G. Richard (II.G.2.).

Marie Christine Hansen blev efter endt skolegang uddannet som sygeplejerske og arbejdede bl.a. paa Diakonissestiftelsen samt paa Frederiksberg Hospital inden giftermålet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmoder.

Børn: II.G.1.-II.G.2.

II.G.1.

Rigmor Sonja Nedergaard er født den 23. juli 1902 i Randers. Hun blev gift den 6. november 1937 i Tveje-Merløse med Johan Frederik Stenholm. Han er født den 22. februar 1902 i Aalborg som søn af tandlæge Stenholm, og han døde den 22. maj 1967 paa Slagelse Sygehus.

Bosat: Christiansvej 11, Sorø.

Rigmor Sonja Nedergaard gik paa Fakse Realskole, var paa tegne- og kunstindustriskolen for kvinder i København fra 1921 til 1924 og bestod studentereksamen paa Bendixens Kursus samme sted i 1924. Desuden modtog hun undervisning i klaverspil, lutspil, sang og sprog i København, og efter at have passet forældrenes hus i Holbæk paa grund af moderens sygdom fra 1928 til 1934 var hun husbestyrerinde i Charlottenlund i 1 aar samt beskæftiget ved kontorarbejde paa faderens fabrik, Vulkan i Holbæk, indtil giftermålet.

Johan Frederik Stenholm bestod studentereksamen paa Aalborg Katedralskole. Han var discipel paa Weisenhus Apotek i København i 4 aar, og efter at være blevet cand. pharm. fra Danmarks Farmaceutiske Højskole samme sted i 1929 arbejdede han som saadan forskellige steder, bl.a. paa Elefantapoteket i Holbæk samt paa Sorø Apotek, sidstnævnte sted fra 1941 til 1963.

II.G.1.a.

Anne-Marie Gothilf Stenholm er født den 9. september 1938 i Holbæk, Tveje-Merløse sogn. Hun blev gift den 26. maj 1961 i Alsted med Max Hansen, der er født den 26. april 1934 i Holbæk, Tveje-Merløse sogn som søn af ekspedient Knud Hansen og hustru Gudrun S. Kristensen.

Bosat: Jagtvej 9, Holbæk.

Anne-Marie Gothilf Stenholm tog realeksamen paa Sorø Private Realskole,

blev kontoruddannet paa maskinfabrikken Vulkan i Holbæk og har været hjemmearbejdende husmoder siden 1961.

Max Hansen gik i skole i Holbæk. Han blev udlært som maskinarbejder paa maskinfabrikken Vulkan i Holbæk i 1954, og efter bl.a. at have sejlet som motormand i 1½ aar begyndte han i 1958 paa A. Mandrup Larsens Maskinfabrik, hvor han er værkfører.

II.G.1.a.1)

Michael Max Hansen er født den 23. august 1961 i Holbæk, Tveje-Merløse sogn. Han lever sammen med Pia Adel Christensen, der er født den 3. august 1962 i Holbæk som datter af maskinarbejder Poul Adel Christensen og hustru, hjemmehjælper Aase Jakobsen.

Bosat: Karensmindevej 10, Holbæk.

Michael Max Hansen tog realeksamen i Holbæk i 1978 og bestod matematisk-samfundsfaglig studentereksamen paa Stenhus Gymnasium samme sted i 1981 samt HH-eksamen paa Holbæk Handelsskole i 1982. Herefter begyndte han som revisorelev i Revisorcentret i Holbæk, og siden 1984 har han været revisorassistent i RiR Revision, ligeledes i Holbæk. - Michael Max Hansen blev medlem af Søspejderne i Holbæk i 1974 og har fungeret som leder i en aarrække.

Pia Adel Christensen tog 10. klasse i Holbæk. Hun havde et ophold paa Sorø Husholdningsskole, og efter bl.a. at have gennemgaaet EFG-basisaaret paa Holbæk Handelsskole i 1980-1981 begyndte hun som kontorelev i Jordbrugsdirektoratet, København. Her har hun været assistent siden 1983. - Pia Adel Christensen blev medlem af Søspejderne i Holbæk i 1974.

II.G.1.a.1)a) Christine Adel Hansen er født den 14. december 1985 i Holbæk.

II.G.1.b.

Abel Christine Ruth Stenholm er født den 29. december 1947 i Sorø. Hun blev gift den 6. juli 1968 i Sorø med Ole Norup, der er født den 18. november 1946 i Odense, Ansgar sogn som søn af redaktør Marius Christian Norup og hustru Aase Kirstine Arnvig.

Bosat: Molbechs Allè 17, Sorø.

Abel Christine Ruth Stenholm tog realeksamen paa Sorø Private Realsko-

le i 1964 og bestod studentereksamen paa Sorø Akademis Skole i 1967. Hun blev færdiguddannet som fysioterapeut i København i 1971 og har siden arbejdet som saadan forskellige steder, bl.a. paa Københavns Kommunehospital og fra 1979 paa Sorø Sygehus.

Ole Norup tog realeksamen i Kerteminde i 1963 og bestod studentereksamen paa Sorø Akademis Skole i 1966. Fra samme aar til 1970 gjorde han militærtjeneste ved Sjællandske Trænregiment, hvorfra han blev hjemsendt som løjtnant af reserven, og herefter gennemgik han revisoruddannelse i København. Siden 1979 har han været selvstændig revisor.

II.G.1.b.1) Kia Norup er født den 7. februar 1972 i København, Vor Frelser sogn.

II.G.1.b.2) Søren Norup er født den 13. april 1975 i Høje-Taastrup.

II.G.1.b.3) Christian Norup er født den 11. september 1977 i Glostrup.

II.G.2.

Hans Christiern Georg Richard Nedergaard er født den 30. august 1903 i Aarhus, Vor Frue sogn.

Bosat: Munkholmvej 7, Holbæk.

Hans Christiern Georg Richard Nedergaard tog realeksamen, var paa studenterkursus og bestod adgangseksamen paa Polyteknisk Lærestanstalt, hvor han afsluttede anden del i 1929. Efter at have været beskæftiget ved raadgivende og projekterende virksomhed indenfor specialerne varme og ventilation i ca. 2 aar bistod han i driften af faderens maskinfabrik i Holbæk, og denne fabrik drev han selvstændigt med fabrikation af maskiner og anlæg efter egne patenterede konstruktioner fra 1949 til 1965. Siden har han varetaget spredte opgaver samt levet som rentier.

II.H.

Niels Marinus Pedersen er født den 17. maj 1875 i Vestre Bakker, Hobro sogn, og han døde den 25. maj 1875 samme sted.

II.J.

Søren Marinus Pedersen er født den 16. maj 1876 i Vestre Bakker, Hobro sogn, og han døde den 28. maj 1876 samme sted.

II.K.

Søren Marinus Pedersen er født den 3. maj 1877 i Vestre Bakker, Hobro sogn, og han døde den 16. maj 1877 samme sted.

II.L.

Gorgenius Marinus Emanuel Pedersen Nedergaard, der i 1899 fik navneændring fra Pedersen, er født den 9. september 1878 i Vestre Bakker, Hobro sogn, og han døde den 30. september 1939 i Mariager. Han blev gift den 31. maj 1906 i Enslev med Karen Nielsen Kragh. Hun er født den 17. februar 1880 paa Enslev Mark, Enslev sogn som datter af indsidder Anders Nielsen Kragh og hustru Karen Marie Sørensen, og hun døde den 30. maj 1962 i Mariager.

Gorgenius Marinus Emanuel Pedersen Nedergaard gik i skole i Hobro. Han stod i lære som skrædder i en kort periode, blev uddannet som snedker og billedskærer, nævnes som snedkersvend i Mariager i 1904 og havde senere eget snedkerværksted samme sted. Sideløbende drev han forskellige ejendomme. - Sin værnepligt aftjente han som infanterist i Aarhus, og han var genindkaldt under 1. Verdenskrig i 1918. - Han havde tillidshverv i snedkernes fagforening og var medlem af afholdsforeningen i Mariager samt af bestyrelsen for Mariager Museum. Desuden havde han husflid og litteratur som fritidsinteresser.

Efter hans død skrev avisen:

"Snedker E. Nedergaard, Østergade, Mariager, er afgaaet ved Døden efter kun faa Dages Sygeleje, 65 Aar gammel. Han lærte som ung Snedkerfaget og overtog senere et Husmandsbrug paa Klostermarken, som han dog opgav for at vende tilbage til Haandværket i Mariager. Han var meget interesseret i Mariager Museum og havde været Medlem af Bestyrelsen siden dets Oprettelse. Han efterlader sig Hustru og flere voksne Børn."

Karen Nielsen Kragh blev paa grund af moderens død opdraget hos sine bedsteforældre. Hun var efter sin konfirmation i Enslev Kirke beskæftiget paa Kærbybro Mejeri, i Havndal Station, i Grenaa samt i Ebeltoft og var herpaa ansat i forretningen hos bager Haslund paa torvet i Mariager indtil giftermålet.

I forbindelse med Karen Nielsen Kraghs 80 aars fødselsdag skrev avisen:

"Fru Karen Nedergaard, Østergade, Mariager, fylder onsdag den 17. februar 80 aar.

Fru Nedergaard, der er født i Enslev ved Gjerlev, blev i 1906 gift med

snedkermester Emanuel Nedergaard, Mariager. I 1911 købte ægteparret en statshusejendom paa Randersvej ved Mariager, men beholdt samtidig Nedergaards forældres ejendom i Østergade. Gennem 12 aar drev ægteparret begge ejendommene, og desuden var Nedergaard beskæftiget ved sit haandværk, og han var en meget dygtig og fin snedker. Da ægteparret i 1923 solgte landejendommen paa Randersvej, flyttede de atter ind til byen.

Fru Nedergaard mistede sin mand i 1939, og i 1941 solgte hun ejendommen i Østergade, men det blev ordnet saaledes, at fru Nedergaard skal blive boende her, saalænge hun ønsker det."

Børn: II.L.1.-II.L.10.

II.L.1.

Viggo Emanuel Pedersen Nedergaard er født den 21. juli 1904 paa Enslev Mark, Enslev sogn, og han døde den 5. februar 1975 i København. Han blev gift den 2. juni 1935 i Hellerup med Lydia Magdalene Schultz, der er født den 28. november 1908 i Hillerød som datter af smedemester Hans Chr. Schultz og hustru Ellen Marie Larsen.

Bosat: Lundtoftegade 48, København N.

Viggo Emanuel Pedersen Nedergaard gik i skole i Fjelsted. - Han var arbejdsmand.

Lydia Magdalene Schultz tog mellemskoleeksamen paa Marie Mørks Privatskole.

II.L.1.a.

Hans Emanuel Nedergaard er født den 17. april 1947 i København, Sankt Markus sogn. Han blev gift den 20. april 1968 i Simeons Kirke i København med Lene Nielsen, der er født den 24. december 1947 paa Rigshospitalet i København som datter af smed John Edvin Nielsen og hustru Oda Østergaard.

Bosat: Hvidkildevej 36B, København NV.

Hans Emanuel Nedergaard gik paa Ryesgades Skole i København. Han stod i lære som glarmester samme sted fra 1962 til 1966 og var herpaa beskæftiget som svend forskellige steder frem til 1985, afbrudt af 10 måneders militærtjeneste i Slagelse og Høvelte indtil hjemsendelsen i 1968. Siden 1985 har han været civilarbejder paa Politiskolen, København.

Lene Nielsen gik paa Sjællandsgades Skole i København. Hun var beskæftiget som piccoline og kontorassistent forskellige steder i København ind-

til 1968, og efter at have været hjemmearbejdende husmoder i nogle aar samt igen at have virket som kontorassistent i ca. 2½ aar begyndte hun i 1978 som pædagogmedhjælper i Ansgar Menigheds Børnehave, Borups Allé, København.

II.L.1.a.1) Tom Nedergaard er født den 21. september 1968 i København.

II.L.1.a.2) Kim Nedergaard er født den 28. august 1971 i København.

II.L.2.

Andreas Peter Petersen Nedergaard er født den 1. december 1906 i Mariager, og han døde den 25. februar 1974. Han blev gift med Klara Jensen. Hun er født den 12. september 1909, og hun døde den 4. maj 1971.

Andreas Peter Petersen Nedergaard var bygningsarbejder og bosat Jernbanegade 62E, Roskilde.

Ægteskabet var barnløst.

II.L.3.

Arne Valdemar Petersen Nedergaard er født den 4. marts 1908 i Mariager, og han døde den 23. november 1976 paa Hobro Sygehus. Han blev gift den 15. oktober 1930 i Ravnkilde med Dagny Marie Nielsen (Bak). Hun er født den 20. juni 1908 i Skaarup, Ravnkilde sogn som datter af billedskærer og maler Kristen Nielsen (Bak) og hustru Mariane Sørensen, og hun døde den 31. december 1965 i Hobro.

Arne Valdemar Petersen Nedergaard gik i skole i Fjelsted og var herpaa beskæftiget ved landbrug forskellige steder indtil giftermålet, bl.a. paa Fredtoftegaard i Andrup ved Hobro. Senere virkede han som skovarbejder ved Nørlund Skovdistrikt i Rold i en aarrække, og derefter var han graver ved Ravnkilde Kirke i ca. 7 aar indtil 1972.

Dagny Marie Nielsen (Bak) gik i skole i Ravnkilde og var derefter beskæftiget som husassistent forskellige steder indtil giftermålet, afbrudt af et ophold paa St. Restrup Højskole. Efter giftermålet blev hun hjemmearbejdende husmoder.

II.L.3.a.

Søren Peter Nedergaard er født den 7. april 1931 i Ravnkilde sogn. Han blev gift den 28. juli 1956 i Nr. Borup ved Randers med Anna Marie Bagger

Pedersen, der er født den 10. august 1936 i Nr. Borup, Borup sogn som datter af gaardejer Carl Bagger Pedersen og hustru Martha Sigrid Jensen.

Bosat: Industrivej 1A, Hammel.

Søren Peter Nedergaard gik i skole i Ravnkilde samt i Vebbestrup, hvor han tog præliminæreksamen. Han stod i lære som kommis i Stenild Brugs, og efter at have arbejdet som kommis forskellige steder gjorde han militærtjeneste i 1 aar, dels i Aalborg og dels i Itzehoe i Vesttyskland indtil hjemsendelsen i 1953. Herpaa havde han ansættelse som 1. mand i Nr. Borup Brugs indtil giftermålet, og han drev nu egen købmandsforretning i Aarhus samt i Randers frem til 1964, da han blev indehaver af Shell Center i Hammel. Fra 1981 til 1983 var han konsulent for Shell, og siden har han været ansat i Naturgas Midt/Nord, Viborg, fra 1985 som salgschef.

Anna Marie Bagger Pedersen var efter endt skolegang beskæftiget som husassistent indtil giftermålet, afbrudt af ophold paa Gudenaadalens Ungdomsskole i 1952 og Ry Højskole i 1954. Hun virkede som medhjælpende hustru indtil 1978 og har siden arbejdet som pædagogmedhjælper og omsorgsmedhjælper.

II.L.3.a.1)

Peter Petersen Nedergaard, der i 1980 tog navneændring fra Peter Nedergaard, er født den 31. oktober 1957 i Aarhus.

Bosat: Snaregade 5, København K.

Peter Petersen Nedergaard bestod matematisk studentereksamen paa Skanderborg Amtsgymnasium i 1977 samt bifagseksamen i filosofi paa Aarhus Universitet i 1979 og blev cand. scient. pol. i 1985. Forinden havde han haft studieophold i Luxembourg og Belgien i 1983-1984 samt været undervisningsassistent ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, i 1984-1985. Han var ansat i Indenrigsministeriet i 1985-1986 og har siden været undervisningsassistent ved Københavns Universitet samt ansat i Landbrugsministeriet.

II.L.3.a.2)

Flemming Nedergaard er født den 24. juni 1960 i Randers.

Bosat: Østbanetorvet 5, Aarhus.

Flemming Nedergaard er arkitektstuderende.

II.L.3.a.3)

Henrik Nedergaard er født den 16. august 1967 i Hammel.

Bosat: Violvej 1, Hammel.

Henrik Nedergaard er gymnasieelev.

II.L.3.a.4)

Hanne Nedergaard er født den 19. juni 1971 i Silkeborg.

II.L.3.b.

Erna Mariane Petersen Nedergaard er født den 11. marts 1933 i Skaarup, Ravnkilde sogn, og hun døde den 20. november 1981 paa Aalborg Sygehus. Hun blev gift den 8. november 1952 i Ravnkilde med Frederik Emil Hansen, der er født den 16. maj 1928 paa Aarup Hede, Torslev sogn som søn af arbejdsmænd Søren Peter Hansen og hustru Maren Etrup.

Bosat: Bakkestien 6, Ravnkilde, Arden.

Erna Mariane Petersen Nedergaard gik i skole i Mariager og Ravnkilde. Hun tjente som husassistent hos Alfred Bøgh i Nysum samt hos bageren i Ravnkilde, havde ansættelse i køkkenet paa en restauration i Hobro og var desuden elev paa St. Restrup Husholdningsskole i sommeren 1950. Efter giftermålet blev hun hjemmearbejdende husmoder.

Frederik Emil Hansen gik i skole i Torslev og Fredensdal ved Brovst. Han tjente som landbrugsmedhjælper fra sit 13. aar, havde et ophold paa St. Restrup Husmandsskole i vinteren 1950-1951 og var efter giftermålet beskæftiget som skovarbejder i Rold og Nørlund skove, ved grusgravning i Nysum, som slagteriarbejder i Hobro samt som betonarbejder i Hobro og Skalborg, inden han blev ansat paa Aalborg Værft.

II.L.3.b.1)

Bodil Nedergaard Hansen er født den 3. marts 1954 i Ravnkilde. Hun blev gift den 23. oktober 1982 i Faarup med Bent Høgfeldt Sørensen, der er født den 3. april 1954 i Smorup, Brorstrup sogn som søn af landmand Harald Høegh Sørensen og hustru Hilda Høgfeldt Kristensen.

Bosat: Nørregade 2, Asferg, Faarup.

Bodil Nedergaard Hansen tog 9. klasse i Ravnkilde. Hun tjente som husassistent i Haverslev i ca. 1 aar, og efter at have haft ansættelse paa et trykkeri i Aalborg i ca. 1½ aar arbejdede hun som tegner paa en brode-

rifabrik i Aars samt paa en systue i Randers indtil 1976.

Bent Høgfeldt Sørensen gik i skole i Haverslev. Han stod i lære som bygnings- og landbrugssmed i Ll. Binderup, og efter at have arbejdet som svend samme sted i ca. 1 aar gjorde han 12 maaneders militærtjeneste ved telegraftropperne i Aarhus og Randers indtil hjemsendelsen i 1974. Derefter arbejdede han som klejnsmed i Hobro i 1 aar, og siden 1976 har han været ansat ved Shell Depot i Randers, først som tekniker og vand- og gasmester og fra 1982 som salgskonsulent.

II.L.3.b.1)a) Søren Peter Høgfeldt Sørensen er født den 29. august 1977 i Randers.

II.L.3.b.1)b) Tommas Høgfeldt Sørensen er født den 19. marts 1980 i Randers.

II.L.3.b.2)

Birgit Nedergaard Hansen er født den 10. april 1959 i Ravnkilde. Hun lever sammen med Alex Cortsen, der er født den 19. februar 1958 i Albæk, Suldrup sogn som søn af landmand Thorvald Andreas Thomsen og Gerda Marie Cortsen.

Bosat: Trængstrupvej 66, Sønderup, Suldrup.

Birgit Nedergaard Hansen gik i skole i Ravnkilde samt i Nørager, ialt i 9 aar, og efter at have gennemgaaet EFG-basisaaret paa Aalborg Handelsskole gennemgik hun uddannelse til dekoratør i Daugbjerg Dekoration i Mønsted, hvor hun blev udlært i 1978. Fra dette aar til 1983 havde hun forskelligt arbejde, og siden har hun været ansat som pædagogmedhjælper i børnehaven Spiren i Støvring.

Alex Cortsen tog 9. klasse i Suldrup. Han blev udlært som maskinarbejder paa Andersens Staalvarefabrik i Godthaab pr. Svenstrup J. i 1978 og har siden været beskæftiget som reparatør forskellige steder, først paa Meat-Cut i Aalborg og fra 1984 i sin gamle læreplads.

II.L.3.b.2)a) Johnny Frederik Nedergaard Cortsen er født den 17. januar 1979 i Aalborg.

II.L.4.

Agnes Elisabeth Petersen Nedergaard er født den 4. juni 1909 i Mariager, og hun døde den 21. juli 1980 i Hørsholm. Hun blev gift den 13. september

1931 i Fjenneslev med Frits Marius Rose. Han er født den 25. februar 1909 i Blistrup ved Græsted som søn af blikkenslager Frants Vilhelm Carl Rose og hustru Anna Dorthea Nielsen, og han døde den 22. oktober 1977 i Hørsholm.

Agnes Elisabeth Petersen Nedergaard var efter endt skolegang beskæftiget som ung pige i huset hos læge Holm i Mariager indtil sit 18. aar, da hun rejste til København, hvor hun tjente som husassistent og senere stod i lære paa en systue. Efter giftemaalet blev hun hjemmearbejdende husmoder.

Frits Marius Rose var efter endt skolegang beskæftiget ved gartneri og landbrug. Han gjorde militærtjeneste i Ringsted samt i Holbæk, hvor han traf sin tilkommende hustru, der paa det tidspunkt ferierede hos sin farbroder Mads (II.G.), og efter giftemaalet virkede han som arbejdsmand. Han var aktiv indenfor fagforeningsarbejde. - Døtrene Annie og Kirsten (henholdsvis II.L.4.c. og II.L.4.d.) fortæller bl.a., at faderen som oftest havde langt til sit arbejde, og at han baade sommer og vinter maatte cykle ca. 10-20 kilometer for at naa dertil. I 1938 købte Agnes Elisabeth Petersen Nedergaard og Frits Marius Rose et lille hus i Avderød, hvor de boede med alle børnene, og i 1975, da huset blev solgt, flyttede de til et lejet rækkehus i Kokkedal, hvor de boede indtil deres død.

II.L.4.a.

Steen Hagen Nedergaard Rose er født den 1. november 1931 i Paarup, Græsted sogn. Han blev gift første gang den 24. marts 1956 i Tagensbo Kirke i København med Ella Fany Jørgensen. Hun er født den 3. januar 1938 paa Rigshospitalet i København som datter af jord- og betonarbejder Julius Viggo Jørgensen og hustru Ingeborg Nielsine Jacobsen, og hun døde den 29. marts 1963 i København. Steen Hagen Nedergaard Rose giftede sig anden gang den 24. januar 1981 i Brøndby Strand med Bente Andersen, der er født den 23. marts 1947 i København som datter af sporvognskonduktør Poul Andersen og hustru, paalæggereske Ella Laura Hansen.

Bosat: Tranumparken 44, Brøndby Strand.

Steen Hagen Nedergaard Rose gik i skole i Avderød. Han stod i lære som elektriker i byen Grønnegade ved Hørsholm i 4 aar, gjorde militærtjeneste paa Bornholm i 1952-1953 og har siden arbejdet som elektriker forskellige steder, bl.a. paa konservesfabrikken Beauvais i København i 7 aar og fra 1962 paa Christiansborg.

Ella Fany Jørgensen gik paa Grundtvigskolen i København. Hun var hjemmearbejdende husmoder fra giftermålet til 1961 og havde derefter ansættelse paa Julius Hansens Trikotagefabrik i København indtil sin død.

Bente Andersen gik i skole forskellige steder i København. Hun tjente som husassistent i Hvidovre i 4 aar, og efter at være blevet færdiguddannet som barneplejerske i 1966 havde hun ansættelse forskellige steder frem til 1972, bl.a. paa Frederiksholms Fødeklinik. Siden 1972 har hun været pædagogmedhjælper i børnehaven Maagebo i Brøndby Strand.

II.L.4.a.1)

Sven Tormod Nedergaard Rose er født den 20. juli 1956 i København, Tagensbo sogn. Han lever sammen med Turid Eikeland, der er født den 7. januar 1960 i Bryne i Norge som datter af gartner Trygve Eikeland og hustru, sygeplejer Aslaug Eikeland.

Bosat: Dronningensgade 47, København K.

Sven Tormod Nedergaard Rose tog realeksamen i 1973 og bestod studentereksamen paa Efterslægtselskabets Skole i København i 1976. Siden 1980 har han været stud. tek. soc. ved Roskilde Universitetscenter. Desuden har han haft forskelligt arbejde af pædagogisk karakter samt været ansat hos en reklamefotograf.

Turid Eikeland bestod studentereksamen paa Skien Gymnasium i Norge i 1979 og blev cand. scient. adm. fra Roskilde Universitetscenter i 1986. Hun er ansat ved Roskilde Amtskommune.

II.L.4.a.2)

Søren Hartvig Nedergaard Rose er født den 26. februar 1959 i København, Tagensbo sogn. Han lever sammen med Alice Jensen, der er født den 15. marts 1963 i Hvidovre som datter af automekaniker Ib Jensen og hustru, kontorassistent Birgit Alice Jensen.

Bosat: Nannasgade 16, København N.

Søren Hartvig Nedergaard Rose tog 10. klasse og er nu beskæftiget som anlægsgartner.

Alice Jensen er bestyrer.

II.L.4.a.3)

Linea Agnethe Rose er født den 18. november 1969 i København.

II.L.4.a.4)

Suzette Malene Rose er født den 23. maj 1973 i København.

II.L.4.b.

Kjeld Erik Nedergaard Rose er født den 19. december 1932, og han døde den 10. marts 1933.

II.L.4.c.

Karen Annie Nedergaard Rose er født den 18. april 1934 i Paarup, Græsted sogn. Hun blev gift den 5. juni 1954 i Rungsted med Henning Dam, der er født den 4. august 1931 i Snogebæk, Poulsker sogn som søn af avlsbruger Anker Dam og hustru Edith Anine Holm.

Bosat: Skrænten 2, Hørsholm.

Karen Annie Nedergaard Rose gik i skole i Karlebo. Hun var medhjælper i en grøntforretning i Hørsholm i 1 aar samt beskæftiget som husassistent samme sted i 2½ aar og har været ansat som telefonist ved KTAS siden 1952, først i Hørsholm indtil 1963, dernæst i Hellerup og nu i Hillerød, hvor hun begyndte i 1975.

Henning Dam gik i skole i Ibsker. Han var beskæftiget ved landbrug paa Bornholm, Amager og Midtsjælland indtil giftermålet og virkede derefter som bygningsarbejder frem til 1981, da han begyndte som vicevært. Siden 1984 har han været vicevært i Frendegaard Park i Hørsholm.

II.L.4.c.1)

Berit Annette Dam er født den 30. juni 1957 i Hørsholm.

Bosat: Laagegyde 37, Kokkedal.

Berit Annette Dam tog 10. klasse, blev uddannet som pottemager og arbejder nu som klubassistent.

II.L.4.c.1)a) Karin Lis Dam Eskebjerg er født den 25. maj 1983 i Hørsholm.

II.L.4.c.2)

Lene Annette Dam er født den 6. august 1966 i Hørsholm.

Hun begyndte efter endt skolegang som frisørelev.

II.L.4.d.

Anna Kirsten Nedergaard Rose er født den 7. maj 1937 i Tikøb. Hun blev gift den 12. maj 1956 i Karlebo med Knud Johansen, der er født den 19. januar 1932 i Ruds-Vedby som søn af arbejdsmand Johannes Johansen og hustru Hulda Marie Christiane Rasmussen.

Bosat: Bonderupgaard, Bonderupgaards Allè 12, Gilleleje.

Anna Kirsten Nedergaard Rose gik i skole i Karlebo. Hun var beskæftiget som husassistent i ca. 2 aar samt ansat i forretning hos Dusaine Hansen i København indtil giftermålet, og efter at have været hjemmearbejdende husmoder i en del aar virkede hun som rengøringsassistent fra 1968 til 1978. Fra dette aar til 1980 havde hun ansættelse som kontorassistent hos Lund og Rasmussen i Helsingør.

Knud Johansen gik i skole i Høsterkøb. Han arbejdede hos en gartner i Sandbjerg indtil sit 16. aar, og efter at være blevet udlært som tømrer i Rungsted i 1952 samt at have gjort militærtjeneste i Vordingborg fra 1952 til 1954 havde han ansættelse som tømrersvend forskellige steder frem til 1980, bl.a. hos Arne McNair i Lyngby i 21 aar. Siden 1980 har han været selvstændig tømrermester.

II.L.4.d.1)

Pia Johansen er født den 16. marts 1957 i Karlebo. Hun blev gift den 23. juni 1979 i Gilleleje med Peter Nylander Hansen, der er født den 11. juli 1956 i Helsingør som søn af elektriker Erik Nylander Hansen og hustru, hjemmehjælper Rigmor Vestergaard Nielsen.

Bosat: Saltrupvænge 1, Græsted.

Pia Johansen tog realeksamen i Helsingør i 1974 og blev færdiguddannet som sygehjælper i 1976.

Peter Nylander Hansen gik i skole i Helsingør i 10 aar og blev udlært som elektriker i Hillerød i 1977.

II.L.4.d.1)a) Mark Nylander Hansen er født den 2. december 1979 i Helsingør.

II.L.4.d.1)b) Mads Nylander Hansen er født den 31. maj 1983 i Helsingør.

II.L.4.d.2)

Tom Johansen er født den 2. september 1958 i Vejenbrød, Karlebo sogn. Han

blev gift den 30. april 1977 i Allerød med Lisbeth Hansen, der er født den 10. december 1954 i Korsør som datter af matros Poul Henning Pedersen Hansen og hustru, hjemmehjælper Aase Wittendorff.

Bosat: Græsted Stationsvej 12, Græsted.

Tom Johansen tog 10. klasse i Helsingør. Han arbejdede bl.a. paa Dansk Velux, og efter at have gjort CF-tjeneste i Herning i 1978 samt at have haft ansættelse hos Hartfelt & Co. begyndte han som arbejdsmand hos faderen i sommeren 1980.

Lisbeth Hansen blev færdiguddannet som pædagog fra Holte Børnehaveseminarium i 1978 og har siden arbejdet som saadan forskellige steder, først i en børnehave i Allerød og fra 1980 i Birkevang, Gilleleje.

II.L.4.d.2)a) Joakim Johansen er født den 17. februar 1979 i Hillerød.

II.L.4.d.2)b) Jeanne Johansen er født den 14. april 1982 i Helsingør.

II.L.4.d.3)

Lis Johansen er født den 4. oktober 1959 i Usserød, Hørsholm sogn. Hun blev gift den 12. marts 1980 i Gilleleje med Stefan Vestergaard Nielsen, der er født den 28. august 1958 paa Rigshospitalet i København som søn af slagter Arne Vestergaard Nielsen og hustru Inger Anderson.

Bosat: Nørrevangen 4, Blistrup, Græsted.

Stefan Vestergaard Nielsen er chauffør.

II.L.4.d.4)

Finn Johansen er født den 20. september 1961 i Helsingør. Han lever sammen med Chanette Sørensen, der er født den 14. februar 1966 i Frederiksværk som datter af arbejdsmand Poul Erik Sørensen og hustru, arbejdsleder Birgit S. Jensen.

Bosat: Larsensvej 19, Græsted.

Finn Johansen tog 10. klasse og blev senere udlært som murer.

Chanette Sørensen tog 10. klasse og kom i lære som kok i 1985.

II.L.4.d.5)

Stig Steffen Nedergaard Johansen, der har faaet navneændring fra Nedergaard Rose, er født den 6. marts 1963 i København, Tagensbo sogn. Han lever sammen med Joan Lis Hedebrink, der er født den 26. oktober 1963 i Hel-

singør som datter af lærer Johannes Hedebrink og hustru, sygehjælper Jytte Marie Sørensen.

Bosat: Thorsvænget 7B, Helsingør.

Stig Steffen Nedergaard Johansen tog 10. klasse i 1980, bestod studentereksamen paa gymnasiet i Helsingør i 1983 og arbejdede derefter paa et fritidshjem, inden han i 1986 paabegyndte uddannelsen til folkeskolelærer.

Joan Lis Hedebrink tog 10. klasse i 1980, bestod studentereksamen paa gymnasiet i Helsingør i 1983 og arbejdede derefter som pædagogmedhjælper i en børnehave, inden hun i 1984 begyndte som pædagogstuderende paa Montessori Børnehaveseminarium.

II.L.4.e.

Inger Lise Nedergaard Rose er født den 19. februar 1939 i Avderød, Karlebo sogn. Hun blev gift første gang den 19. marts 1960 i Hørsholm med Svend Aage Christiansen, der er født den 10. april 1938 i Hillerød som søn af haandskomager Peter Brommand Christiansen og hustru Jenny Nielsen. Ægteskabet blev ophævet i 1976, og Inger Lise Nedergaard Rose giftede sig anden gang den 10. april 1982 i Nysogn Kirke med Jens Kristian Nyborg, der er født den 19. januar 1937 i Timring som søn af landmand Laurids Nyborg og hustru Agnethe Karoline Nielsen.

Bosat: Røjklitvej 20, Holmsland, Ringkøbing.

Inger Lise Nedergaard Rose gik i skole i Karlebo. Hun tjente som husassistent paa Dyssegaard i Avderød i 4 aar, og efter at have været ansat i en slagterforretning i Gl. Holte i 1 aar samt at have haft plads i huset i England i 1 aar havde hun forskelligt udearbejde indtil 1967, da hun begyndte som hospitalsvagt paa Hillerød Sygehus. Her blev hun uddannet som sygehjælper i 1977, og hun arbejdede nu som saadan samme sted indtil 1979. Siden har hun været sygehjælper paa Kloster Plejehjem.

Svend Aage Christiansen gik i skole i Hillerød. Han blev udlært som blikkenslager samme sted i 1958 og har siden været beskæftiget som saadan forskellige steder, bl.a. i Hornbæk og Usserød. Desuden har han arbejdet i Grønland i flere perioder, bl.a. paa Thule-basen, samt paa staalvalseværket i Frederiksværk.

Jens Kristian Nyborg gik i skole i Timring. Han var beskæftiget ved landbrug forskellige steder indtil 1956, bl.a. som fodermester paa Stentoft i Vildbjerg i 2 aar, og efter 16 måneders militærtjeneste i Viborg

samt i Itzehoe i Vesttyskland frem til 1958 fortsatte han med at arbejde ved landbrug i 2 aar. Herpaa havde han ansættelse indenfor murerfaget forskellige steder i ca. 5 aar, og desuden arbejdede han i Grønland (Thule) i nogle aar, inden han i 1968 startede som slagteriarbejder paa Herning Andels-Svineslagteri.

Jens Kristian Nyborg har fra et tidligere ægteskab datteren Bettina Nyborg, født den 18. december 1969 i Herning.

II.L.4.e.1)

Peter Nedergaard Rose, døbt Nedergaard Christiansen, er født den 11. november 1959 i Usserød, Hørsholm sogn. Han blev gift den 22. januar 1983 i Hellerup med Anne Bell Denise Jeppesen, der er født den 19. marts 1947 i København som datter af skuespiller Jørn Martin Jeppesen og hustru, skuespiller Marguerite Hesse.

Bosat: Henningsens Allé 2, Hellerup.

Peter Nedergaard Rose tog 10. klasse og stod herpaa i lære som pottemager. Siden har han haft forskelligt arbejde, bl.a. som tekniker paa Ungdommens Teater, som lydtekniker paa Det ny Teater og nu som tonemester i Tivoli.

Anne Bell Denise Jeppesen tog præliminæreksamen i 1964. Hun var au-pair i Schweiz, arbejdede paa dagbladet Politiken, havde desuden et ophold i Californien i USA fra 1970 til 1972 og har som skuespiller medvirket i bl. a. musicals skrevet af søsteren Gaby Jeppesen samt i musicalen Hair, som Ungdommens Teater var paa turné med i 1981.

II.L.4.e.1)a) Jeppe Andreas Rose er født den 2. maj 1983 i Gentofte.

II.L.4.e.1)b) Kalle Johannes Rose er født den 13. november 1985 i Gentofte.

II.L.4.e.2)

Jette Nedergaard Rose, døbt Nedergaard Christiansen, er født den 3. januar 1961 i Usserød, Hørsholm sogn. Hun lever sammen med Per Kjærgaard, der er født den 31. maj 1955.

Bosat: Mejlvang 7, Kloster, Ringkøbing.

Jette Nedergaard Rose er fabriksarbejder.

II.L.4.e.2)a) Allan Kjærgaard er født den 13. januar 1984.

II.L.4.e.3)

Kenneth Nedergaard Rose, døbt Nedergaard Christiansen, er født den 31. august 1965 i Usserød, Hørsholm sogn.

II.L.4.e.4)

Lisette Nedergaard Rose, døbt Nedergaard Christiansen, er født den 31. januar 1967 i Hillerød.

II.L.4.f.

Bente Solveig Nedergaard Rose er født den 5. oktober 1940 i Avderød, Karlebo sogn. Hun blev gift den 26. marts 1966 i Præstevang Kirke ved Hillerød med Ronald Kjøller, der er født den 6. februar 1939 i Frederiksborg slotssogn som søn af arbejdsmand Conrad Theodor Kjøller og hustru Mary Astrid Elisabeth Hinsby.

Bosat: Pederborgvænget 32, Hillerød.

Bente Solveig Nedergaard Rose gik i skole i Karlebo. Hun tjente som husassistent i ca. 3 aar, og efter at have haft ansættelse som ekspeditrice hos forskellige slagtere i Hillerød indtil 1966, bl.a. hos Chr. Petersen, var hun hjemmearbejdende husmoder frem til 1972. Siden har hun været ansat paa Hillerød Sygehus, først som ufaglært sygehjælper og fra 1976 som uddannet sygehjælper.

Ronald Kjøller gik i skole i Hillerød. Han blev udlært som slagter hos Erik Hansen samme sted i 1957, gjorde 16 maaneders militærtjeneste ved flyvevaabnet i Karup i 1958-1959 og har siden været ansat som slagter forskellige steder, bl.a. hos Chr. Petersen i Hillerød, paa Plumrose i Kødbyen og fra 1978 i Slingerup Brugs.

II.L.4.f.1)

Bjørn Kjøller er født den 28. juni 1967 i Hillerød.

Han begyndte efter endt skolegang som kontorelev.

II.L.4.f.2)

Hanne Kjøller er født den 12. oktober 1969 i Hillerød.

II.L.4.g.

Carl-August Rose er født den 6. februar 1942 i Avderød, Karlebo sogn. Han

blev gift den 7. oktober 1963 med Inge Kirsten Hansen, der er født den 17. juli 1935 i Skævinge.

Bosat: Bakkelandet 41, Huseby, Helsingø.

II.L.4.g.1) Claus Rose er født den 17. marts 1963.

II.L.4.g.2) Michael Rose er født den 14. juni 1964.

II.L.4.h.

Per Moritz Rose er født den 11. april 1943 i Avderød, Karlebo sogn. Han blev gift den 1. maj 1982 i Gilleleje med Annalise Jeanie Hansen, der er født den 31. august 1951 i Hillerød som datter af specialarbejder Henning V. Hansen og hustru, sygehjælper Edith S. Meulengracht.

Bosat: 65 York St. Hilton, Western Australia, Australien.

Per Moritz Rose er blikkenslager, og Annalise Jeanie Hansen er kontrol-assistent.

Annalise Jeanie Hansen har fra et tidligere ægteskab børnene Joy og Ulrik, født henholdsvis den 13. august 1973 og den 30. marts 1976.

II.L.4.h.1)

Sandie Rose er født den 20. januar 1967 i København som datter af Susanne Karlsen og Per Moritz Rose.

Hun er kontorelev og bosat i Ganløse.

II.L.4.j.

Hans-Jørgen Nedergaard Rose er født den 17. november 1946 i Avderød, Karlebo sogn. Han blev gift den 22. marts 1967 i Holte med Anne-Marie Brogaard, der er født den 28. juni 1948 i Svendborg som datter af arbejdsmand Aage Brogaard og hustru Else Marie Johanne Kristensen.

Bosat: Vester Bomvej 14, Tibberup, Espergærde.

Hans-Jørgen Nedergaard Rose gik i skole i Karlebo. Han blev udlært som elektriker i byen Grønnegade ved Hørsholm i 1966, og efter at have gjort 14 måneders militærtjeneste paa Sjælsmark Kaserne i 1966-1967 fortsatte han som svend hos sin læremester. I 1973 blev han ansat i Espergærde Installationsforretning, som han i 1983 blev medejer af.

Anne-Marie Brogaard gik i skole i Usserød. Hun havde ansættelse som ekspeditrice hos en købmand i Hørsholm samt plads som husassistent i Vedbæk in-

den giftermålet, efter hvilket hun var hjemmearbejdende husmoder frem til 1982, afbrudt af ca. 2½ aar som montrice hos Brüel & Kjær i Nærum omkring 1970. Siden 1982 har hun været hjemmehjælper ved Helsingør Kommune.

II.L.4.j.1)

Nicky Brian Rose er født den 31. juli 1967 paa Rigshospitalet i København.

Han tog 10. klasse, gennemgik EFG-basisåret indenfor jern og metal og begyndte derefter at studere til THX.

II.L.4.j.2)

Kim Nicolai Rose er født den 20. februar 1977 i Præstevang sogn.

II.L.4.k.

Throels Frits Nedergaard Rose er født den 10. januar 1948 i Avderød, Karlebo sogn. Han blev gift den 10. maj 1969 i Asminderød med Britha Sonja Sobczyk, der er født den 15. september 1948 i Braaby som datter af gartner Stanislav Alexy Sobczyk og hustru Jenny Jensen. Parret blev separeret i 1986.

Bosat: Koglevej 7, Espergærde.

Throels Frits Nedergaard Rose var efter endt skolegang beskæftiget som arbejdsdreng og arbejdsmand indtil 1968, da han kom i lære som elektriker. Senere blev han udlært, og han har siden arbejdet indenfor sit fag, bl.a. i Grønland.

Britha Sonja Sobczyk er ekspeditrice.

II.L.4.k.1) Ronni Rose er født den 15. oktober 1973 paa Usseø Sygehus.

II.L.4.k.2) Rasmus Rose er født den 20. februar 1977 paa Helsingør Sygehus.

II.L.5.

Anna Solvej Mette Nedergaard er født den 13. juni 1912 i Klosterhusene, Mariager sogn, og hun døde den 30. maj 1917 samme sted.

II.L.6.

Johanne Bang Petersen Nedergaard er født den 26. januar 1914 i Klosterhusene, Mariager sogn. Hun blev gift den 22. december 1932 i Mariager med

Viggo Nielsen, der er født den 20. december 1906 i Assentoft, Essenbæk sogn som søn af lastbilvognmand Anders Theodor Løgstrup Nielsen og hustru Andrea Margrethe Andersen.

Bosat: Stadfeldtsvej 37, Randers.

Johanne Bang Petersen Nedergaard gik i skole i Fjelsted samt i Mariager og tjente herpaa som husassistent forskellige steder indtil giftemaalet, bl.a. i Randers og paa Lindenborg ved Aalborg. Efter giftemaalet blev hun hjemmearbejdende husmoder.

Viggo Nielsen gik i skole i Randers. Han var beskæftiget ved landbrug forskellige steder indtil 1929, og efter et ophold paa Vejlbj Landbrugs-skole i 1929-1930 kørte han som chauffør for Taxa i Randers frem til 1954, afbrudt af en kort periode under og efter 2. Verdenskrig. Desuden arbejdede han paa bl.a. Trifolium og tjærefabrikken i Randers, inden han i 1956 blev tilkendt invalidepension.

II.L.6.a.

Inge Nedergaard Nielsen er født den 13. september 1932 i Mariager. Hun blev gift den 31. december 1955 i Randers med Harry Peter Svendsen, der er født den 30. april 1929 i Randers som søn af kusk Jens Peter Svendsen og hustru Marie Kirsten Pedersen.

Bosat: Sankt Peders Gade 30, Randers.

Inge Nedergaard Nielsen gik i skole i Krstrup og Mariager. Hun tjente som husassistent hos entreprenør Marius Sørensen i Krstrup indtil giftemaalet, og efter at have været servitrice hos A.O. Hansens Eftf. (konditori) i ca. 1 aar var hun hjemmearbejdende husmoder frem til 1968. Fra dette aar til 1983 havde hun ansættelse som rengøringsassistent paa Randers Tekniske Skole.

Harry Peter Svendsen gik i skole i Randers. Han blev udlært som klejnsmed paa Scandia samme sted i 1950, og efter at have gjort militærtjeneste i Viborg, Sønderborg, Itzehoe i Vesttyskland og Aalborg indtil 1953, sidst som korporal, fortsatte han med at arbejde paa Scandia, hvor han blev værkfører i 1959.

II.L.6.a.1)

Vibeke Nedergaard Svendsen er født den 13. juli 1957 i Randers. Hun blev gift den 8. april 1978 i Randers med Hans Jørgen Nielsen, der er født den

2. februar 1951 i Randers som søn af sølvsmed Hakon Jørgen Nielsen og hustru, slagter Kaja Nielsen.

Bosat: Boghvedevej 39, Randers.

Vibeke Nedergaard Svendsen gik i skole i Randers i 10 aar og har været ansat som ekspeditrice i Liva Supermarked samme sted siden 1974.

Hans Jørgen Nielsen gik i skole i Randers i 9 aar. Han blev udlært som ekspedient hos H.F. Christiansen samme sted i 1970, aftjente sin værnepligt i Nr. Uttrup i 1971-1972 og har siden været ansat som lagerekspedient forskellige steder, fra 1985 hos Axel Rasmussen i Randers.

II.L.6.a.1)a) Katrine Nedergaard Nielsen er født den 8. juli 1982 i Randers.

II.L.6.a.1)b) Kasper Nedergaard Nielsen er født den 16. juli 1984 i Randers.

II.L.6.a.2)

Henrik Nedergaard Svendsen er født den 14. oktober 1960 i Randers.

Bosat: Markedsgade 19, Randers.

II.L.6.a.3)

Lisa Nedergaard Svendsen er født den 6. august 1962 i Randers. Hun lever sammen med Klaus Richard Søe Jensen, der er født den 16. november 1959 paa Viborg Sygehus som søn af smed Erling Søe Jensen og hustru, sygeplejerske Else Vendelev Eriksen.

Bosat: Nørregade 5, Nibe.

Lisa Nedergaard Svendsen gik i skole i Randers i 11 aar, heraf 1 aar paa handelsskole. Hun var beskæftiget som pædagogmedhjælper i ½ aar samt som tjener paa restaurant Maxim i Randers i 2 aar, og efter at have været paa studenterkursus i ½ aar blev hun ansat i et EDB-firma i Aalborg, hvor hun er kontorassistent. - Fritidsinteresser: svømning og badminton.

Klaus Richard Søe Jensen stod efter endt skolegang i lære som elektriker. Han har været professionel guitarist i en del aar og er nu producer/lydtekniker i eget pladestudie i Nibe.

II.L.6.b.

Aksel Nedergaard, der fik navneændring fra Nedergaard Nielsen, er født den

5. februar 1934 i Randers, og han døde den 7. juli 1980 samme sted. Han blev gift første gang med Irene Frederiksen, anden gang med Anna og tredje gang med Else Søgaard.

Efter Aksel Nedergaards død skrev avisen:

"Malermester Aksel Nedergaard, Ægirsvej 63, Randers, er pludselig død, 46 aar.

Aksel Nedergaard var født i Randers og blev udlært som maler hos malermester Henning Sveigaard. I nogle aar sejlede han som styrmand for rederiet Dansk-Fransk, og i nogle aar fungerede han som depotbestyrer paa Grønland for Esso. For et par aar siden etablerede han egen virksomhed paa Jomfruløkken i Randers med industrilakering som speciale og med flere store fabrikker som kunder.

I de yngre aar var Aksel Nedergaard aktiv i Sejlklubben Fjorden, og han var et interesseret medlem af Randers Skipperlaug.

Foruden hustruen, Else Nedergaard, efterlader han et barn."

II.L.6.b.1)

Tommy Nedergaard.

Bosat: Norge.

II.L.6.c.

Aase Nedergaard Nielsen er født den 12. oktober 1938 i Randers. Hun blev gift den 19. november 1960 i Randers med Preben Stolz Malling-Jensen, der er født den 24. oktober 1939 i Horsens som søn af akvariehandler Peter Osvald Malling-Jensen og hustru Elna Stolz Trolle.

Bosat: Fuglevænget 56, Grenaa.

Aase Nedergaard Nielsen gik i skole i Randers. Hun var bl.a. hjælpepige og syerske paa Arthur Hansens Konfektionsfabrik i Randers samt syerske paa Junchers Konfektionsfabrik samme sted, og efter at have været hjemmearbejdende husmoder fra 1962 til 1972 begyndte hun som syerske paa Aase Nielsens systue i Grenaa.

Preben Stolz Malling-Jensen gik i skole i Randers. Han blev udlært som bogbinder paa Randers Protokolfabrik i 1959, og efter at have gjort militærtjeneste ved marinen i 1 aar fortsatte han med at arbejde i sin gamle læreplads indtil 1965, da han begyndte som bogbinder hos P.S. Johnsen i Grenaa. Siden 1973 har han været ansat paa Danapak samme sted, fra 1978 som værkfører.

II.L.6.c.1)

Per Nedergaard Malling-Jensen er født den 22. maj 1962 i Randers. Han lever sammen med Anette Solveig Jensen, der er født den 23. marts 1964 i Fredericia som datter af kranfører Vagn Jensen og hustru, sygehjælper Dina Severinsen.

Bosat: Vestervang 25E, Aarhus.

Per Nedergaard Malling-Jensen gik i skole i Grenaa indtil 1978. Han blev udlært som skibstømrer i 1981, og efter at have gjort militærtjeneste som marinesoldat paa minelæggeren Falster i 1982 arbejdede han paa Danapak i Grenaa indtil 1986, da parret flyttede til Aarhus. - Fritidsinteresse: sportsdykning.

Anette Solveig Jensen gik i skole forskellige steder og bestod matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen i 1984. Herefter tjente hun som husassistent 1 aar, inden hun begyndte som medicinstuderende i Aarhus. - Fritidsinteresse: sportsdykning.

II.L.6.c.1)a) Ida Nedergaard Malling-Jensen er født den 10. februar 1986 i Grenaa.

II.L.6.c.2)

Hanne Nedergaard Malling-Jensen er født den 30. november 1965 i Grenaa.

Bosat: Fuglevænget 33, Grenaa.

Hanne Nedergaard Malling-Jensen tog 10. klasse og var senere paa handelsskole i 1 aar, inden hun begyndte som kontorelev paa SAPA i Grenaa.

II.L.6.d.

Poul Nedergaard, der har faaet navneændring fra Nedergaard Nielsen, er født den 8. juni 1940 i Randers. Han blev gift første gang den 30. december 1961 i Bjerringbro med Sinne Ilsøe Sørensen, der er født den 27. juli 1942 i Bjerringbro som datter af billedskærer Niels Ilsøe Sørensen og hustru Marie Pedersen. Ægteskabet blev ophævet i 1975, og Poul Nedergaard giftede sig anden gang den 12. september 1976 i Bjerringbro med Kirsten Bottke, der er født den 18. november 1945 i Hammershøj som datter af landmand Villy Berthold Bottke og hustru Paula Kristine Kristensen.

Bosat: Ilsøvej 21, Hjorthede, Bjerringbro.

Poul Nedergaard gik i skole i Krstrup og Randers. Han blev udlært som

slagter i Randers, gjorde 14 måneders militærtjeneste ved marinen indtil 1960 og har siden arbejdet som slagter forskellige steder, bl.a. i Bjerringbro og Hammel samt i Hobro, hvor han begyndte paa Lenfos i 1980.

Sinne Ilsø Sørensen gik i skole i Bjerringbro og var herpaa beskæftiget som ekspeditrice i en slagterforretning samme sted indtil giftermålet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmoder.

Kirsten Bottke gik i skole i Hammershøj. Hun var beskæftiget som husassistent indtil 1968, gennemgik uddannelse til teknisk assistent paa Randers Tekniske Skole fra 1971 til 1974 og har siden været ansat som teknisk assistent forskellige steder.

Kirsten Bottke har fra et tidligere ægteskab datteren Tina, født den 28. oktober 1968.

II.L.6.d.1)

Allan Ilsø Nedergaard er født den 11. juni 1962 i Kjellerup, Hørup sogn.

Han tog 10. klasse, blev udlært som værktøjsmager og aftjente sin værnepligt ved Den kgl. Livgarde i 1983. I 1986 begyndte han at studere i Odense. - Allan Ilsø Nedergaard har været fodboldtræner i en aarrække.

II.L.6.d.2)

Helle Ilsø Nedergaard er født den 14. september 1964 i Kjellerup, Hørup sogn.

Bosat: Angelkær 16, Bjerringbro.

Helle Ilsø Nedergaard tog 10. klasse, gennemgik uddannelse til klinikassistent og har siden været beskæftiget som saadan, afbrudt af 10 måneder, hvor hun var au-pair i Californien, USA.

II.L.6.e.

Henry Nedergaard, der har faaet navneændring fra Nedergaard Nielsen, er født den 28. marts 1943 i Krstrup. Han blev gift den 4. september 1965 i Dronningborg ved Randers med Minna Skou Madsen, der er født den 18. juli 1943 i Strandhuse, Nr. Bjert sogn som datter af værkfører Kristian Andreas Madsen og hustru Mariane Petersen Skou.

Bosat: Lodsvejen 40, Møllerup, Randers.

Henry Nedergaard gik i skole i Randers. Han blev udlært som pølse-mager paa privatslagteriet samme sted i 1963, og efter at have aftjent sin værne-

pligt i Karup, hvorfra han hjemsendtes i 1964, arbejdede han som pølsema-
ger paa svineslagterierne i Bjerringbro, Randers og Hadsten. Siden 1968
har han været kartonnagearbejder paa Neopac i Randers.

Minna Skou Madsen gik i skole i Strandhuse samt i Ringsted, hvor hun
tog mellemskoleeksamen. Hun blev udlært som ekspeditrice hos B. Johansen
i Randers i 1963, og efter at have været beskæftiget som saadan i Salling
i Aarhus i 1 aar samt som 1. dame i Tempo i Randers indtil giftermålet
var hun hjemmearbejdende husmoder i 10 aar. Herefter havde hun ansættelse
som husassistent paa Støvringgaard Kloster i 4 aar samt som uddannet ple-
jer paa psykiatrisk afdeling, Hadsundvej i Randers, i 3 aar, og i midten
af 1980'erne tog hun 9. og 10. klasse paa Randers Enkeltfagskursus. Desuden
var hun pædagogmedhjælper paa Grønhøjsskolen i Ø. Tørslev i 6 maaneder,
inden hun i 1985 begyndte uddannelsen til plejer.

II.L.6.e.1)

Bo Nedergaard er født den 2. maj 1966 i Randers.

Han tog 10. klasse i Harridslev og bestod studentereksamen paa Randers
Amtsgymnasium i 1985. Derefter aftjente han sin værnepligt ved Jyske Inge-
niørregiment i Randers, inden han i 1986 begyndte at læse til kemi-ingeni-
ør i Esbjerg.

II.L.6.e.2)

Mette Nedergaard er født den 22. april 1969 i Randers.

II.L.6.f.

Hanne Nedergaard Nielsen er født den 26. maj 1947 i Krstrup. Hun blev
gift den 24. maj 1969 i Randers med Ken Arthur Ægidius, der er født den 6.
december 1947 i Vorup som søn af arbejdsmand Svend Aage Ægidius Sørensen
og hustru Margith Else Andersen. Ægteskabet blev ophævet i 1984, og Hanne
Nedergaard Nielsen lever nu sammen med Ralph Irwing Nielsen, der er født
den 12. maj 1944 i Aalborg.

Bosat: Løvenholmvej 60, Randers.

Hanne Nedergaard Nielsen tog realeksamen i Randers i 1964 og blev udlært
som kontorassistent i Codan samme sted i 1967. Siden har hun været ansat
paa Neopac i Randers, først som bogholderiassistent og fra 1969 som sekre-
tær.

Ken Arthur Ægidius er galleriejer.

Ralf Irwing Nielsen blev ingeniør fra Aalborg Teknikum i 1971, civiløkonom i 1976 og medindehaver af ABC Pejseindustri A/S i Hørning i 1985.

II.L.6.f.1) Kristian Nedergaard Ægidius er født den 20. maj 1974 i Randers.

II.L.6.f.2) Louise Nedergaard Ægidius er født den 4. maj 1978 i Randers.

II.L.6.g.

Jørgen Nedergaard Nielsen er født den 4. november 1948 i Randers.

Bosat: Herman Stillingsvej 9, Randers.

Jørgen Nedergaard Nielsen tog 9. klasse i Randers. Han havde ansættelse hos forskellige snedkermestre i Randers indtil 1972, afbrudt af militærtjeneste ved flyvevaabnet i Karup og Aalborg i 1970-1971, og var derefter specialarbejder paa Dronningborg Maskinfabrik frem til 1981. Senere blev han sæsonarbejder ved Randers Kommune. - Jørgen Nedergaard Nielsen har været aktiv løber siden 1967 og medlem af Randers Frejas Atletikafdeling siden 1972. Han er træner for mellem- og langdistanceløbere.

II.L.6.h.

Bodil Nedergaard Nielsen er født den 3. april 1950 i Randers. Hun blev gift den 30. marts 1972 i Randers med Bent Henning, der er født den 2. august 1948 i Randers som søn af vognmand Simon Peder Henning og hustru Anne Lise Bjerregaard.

Bosat: Væselvej 88, Skive.

Bodil Nedergaard Nielsen tog 8. klasse i Randers og arbejdede paa lageret i Tempo samme sted indtil 1973. Siden har hun været hjemmearbejdende husmoder.

Bent Henning gik i skole i Randers. Han var medhjælper hos vognmænd i Hjallerup og Randers samt chauffør for vognmandsfirmaet Houlberg Jørgensen og Søn i Randers, hvorefter han aftjente sin værnepligt i Nymindegab og Skive i 1967-1968. Herpaa kørte han for faderen paa fragtruten Randers-Skive-Struer-Lemvig-Thyborøn, og i 1981 overtog han faderens forretning, som han forinden havde halvpart i.

II.L.6.h.1) Line Nedergaard Henning er født den 30. november 1973 i Randers.

II.L.6.h.2) Lotte Nedergaard Henning er født den 19. juni 1981 i Randers.

II.L.7.

Ane Kirstine Petersen Nedergaard er født den 26. januar 1914 i Klosterhusene, Mariager sogn, og hun døde den 12. september 1914 samme sted.

II.L.8.

Anna Solveig Mette Petersen Nedergaard er født den 11. april 1919 i Klosterhusene, Mariager sogn. Hun blev gift den 9. juni 1945 i København med Kaj Knudsen. Han er født den 11. april 1914 paa Rigshospitalet i København som søn af Mary Knudsen, og han døde den 9. maj 1984 paa Frederiksberg Hospital.

Bosat: Henrik Ibsens Vej 1, København V.

Anna Solveig Mette Petersen Nedergaard gik i skole i Mariager. Hun tjente som husassistent forskellige steder fra sit 11. aar, bl.a. hos læge Holm i Mariager samt i København, hvortil hun rejste som 18-aarig, og efter giftermålet blev hun hjemmearbejdende husmoder. I 1962 begyndte hun som porcelænsmaaler, og hun har undervist i porcelænsmaleri paa Frederiksberg Fortsættelseskursus.

Kaj Knudsen voksede op hos plejeforældre paa Frederiksberg og gik paa Lollandsvejens Skole. Han blev uddannet som modelsnedker paa Frederiksberg Jernstøberi, som blev overtaget af Vølund, hvor han arbejdede indtil midten af 1960erne, da han som inspektør begyndte at føre tilsyn med ejendomme for Herbo Administration, Frederiksberg. Som saadan virkede han frem til 1979, da han gik paa efterløn.

II.L.8.a.

Lars Nedergaard, døbt Nedergaard Knudsen, er født den 29. juni 1947 paa Frederiksberg, Sankt Thomas sogn. Han blev gift den 29. juli 1967 i Helsingør med Bente Theilmann Arnsing, der er født den 3. marts 1947 i Helsingør som datter af remisearbejder Hans Jørgen Arnsing (Frederiksen) og hustru, kontorassistent Ingeborg Theilmann Christensen.

Bosat: Mariehøj 16, Helsingør.

Lars Nedergaard tog 9. klasse. Han stod i lære som offset-trykker hos Tutein & Koch og hos Permild & Rosengreen indtil 1967, og efter at have aftjent sin værnepligt som sygepasser ved Forsvarets Lægekorps havde han ansættelse forskellige steder fra 1969 til 1983, bl.a. som produktionsassistent hos Friedländer og som indkøbskoordinator i firmaet 3M. Desuden var

han indkøber i Rank Xerox, inden han i 1984 blev ansat i Hafnia Forsikring, hvor han er sektionsleder (indkøb). - Lars Nedergaard har bestaaet merkonomeksamen i Indkøb og har i forbindelse med sit arbejde gennemgaaet adskillige kurser.

Bente Theilmann Arnsing er indkøber.

II.L.8.a.1)

Pernille Theilmann Nedergaard er født den 22. december 1967 paa Frederiksberg, Godthaab sogn.

Bosat: Usserød Kongevej 102, Hørsholm.

Pernille Theilmann Nedergaard paabegyndte efter endt skolegang uddannelsen til køkkenassistent.

II.L.8.a.2)

Henriette Theilmann Nedergaard er født den 3. februar 1970 paa Frederiksberg, Godthaab sogn.

II.L.8.a.3)

Mads Theilmann Nedergaard er født den 26. juni 1972 paa Frederiksberg, Godthaab sogn.

II.L.8.b.

Henrik Nedergaard, døbt Nedergaard Knudsen, er født den 7. april 1952 paa Frederiksberg, Godthaab sogn. Han blev gift med Merete Bach Nielsen, der er født den 29. december 1948 i Brønshøj som datter af Carl Viggo Nielsen og hustru Lilly Margrethe Pedersen.

Bosat: Grønnevangen 382, Gilleleje.

II.L.9.

Lydia Kirstine Petersen Nedergaard er født den 10. februar 1921 i Klosterhusene, Mariager sogn. Hun blev gift den 8. november 1947 i København med Werner Richard Olsen, der er født den 20. oktober 1922 i København som søn af vognmand Louis Peter Olsen og hustru Thea Irene Betty Christensen.

Bosat: Rosenørns Allè 10, København V.

Lydia Kirstine Petersen Nedergaard gik i skole i Mariager. Hun var beskæftiget som husassistent forskellige steder, bl.a. i Mariager og Køben-

havn, og efter at have arbejdet paa en medicinalfabrik sidstnævnte sted i ca. 2 aar havde hun ansættelse som maaledame paa Vitrohm, ligeledes i København, i ca. 4 aar frem til 1946. Siden har hun været hjemmearbejdende husmoder, afbrudt af ca. 5 aar som hjemmesyerske indtil 1965.

Werner Richard Olsen gik paa Raadmandsgades Skole i København. Han blev udlært som maskinarbejder paa Atlas i København, aftjente sin værnepligt som marinesoldat i 1945-1946 og var formand for Droskeføernes Fagforening fra 1953 til 1960. Senere virkede han som direktør for Taxa i København i perioden fra 1962 til 1973, og sideløbende var han direktør for Taxas Landsforening fra 1964.

II.L.9.a.

Ulrich Nedergaard, døbt Nedergaard Olsen, er født den 16. januar 1947 i København, Helligkors sogn. Han lever sammen med Xenia Dinah Frederiksen, der er født den 20. oktober 1954 paa Frederiksberg, Godthaab sogn som datter af ekspedient Kristian Godfred Frederiksen og hustru, sygehjælper Helga Løytved.

Bosat: Boltegaard, Karlebo Mark, Hillerød.

Ulrich Nedergaard er uddannelseskonsulent, og Xenia Dinah Frederiksen er reklamechef.

II.L.9.a.1) Martin Nedergaard Hjorth er født den 7. juni 1971 i Glostrup.

II.L.9.a.2) Lina Nedergaard Hjorth er født den 6. august 1974 i Rødovre.

II.L.9.a.3) Gregers Frederiksen Nedergaard er født den 13. februar 1986 i København.

II.L.9.b.

Vibeke Nedergaard Olsen er født den 10. februar 1952 i København, Helligkors sogn. Hun blev gift den 9. juli 1977 i Grøndals Kirke i København med Nils Anders Bergdahl, der er født den 9. juni 1944 i Boden, Sverige som søn af Karl Sune Halvar Bergdahl og hustru Ester Sigrid Valborg.

Bosat: PL 4501 Lilla Alfhem, Älvängen, Sverige.

Vibeke Nedergaard Olsen gik paa Nørrevold Skole samt paa Nansensgade Skole i København i ialt 9 aar, og var desuden paa handelsskole (Vesterport). Hun gennemgik uddannelse i Fona Radio og rejste i midten af 1970erne til Gambia i Afrika, hvor hun var guide/værtinde paa turistbaaden Afri-

can Queen i 2 aar samt ansat paa hotel Fajara, ligeledes i 2 aar. Sidstnævnte sted traf hun sin tilkommende mand, og i 1978 flyttede familien til Sverige. Siden begyndelsen af 1980erne har hun været ansat i Stena Line, først i taxfree-kiosken paa ruten Göteborg-Frederikshavn og nu som receptionist i informationen paa Stena Line/Stena Danica.

Nils Anders Bergdahl tog realeksamen i Trollhättan i 1962 og var elev paa Philip Holmqvist Handelsinstitut i Göteborg i 1963. I perioden, hvor han gjorde militærtjeneste, blev han specialistuddannet paa Signalskyddsskolan i Uppsala, og efter at have været skibshandler hos Broströms i Göteborg samt bl.a. at have været assistant manager paa hotel Fajara i Gambia indtil 1978 begyndte han som salgschef paa Promus, Göteborg. Siden 1980 har han været økonomisk konsulent.

II.L.9.b.1) Christian Nedergaard Bergdahl er født den 5. marts 1978 i Dakar, Senegal, Afrika.

II.L.10.

Steen Hagen Petersen Nedergaard er født den 1. maj 1924 i Mariager, og han døde den 16. juli 1924.

II.M.

Johannes Bang Pedersen er født den 27. december 1879 i Vestre Bakker, Hobro sogn, og han døde i 1913. Han blev gift med Ane Kirstine Christensen. Hun er født den 22. juli 1885 i Kastbjerg som datter af husmand P.C. Finnesen og hustru Margrethe Henriksen, og hun døde den 22. december 1905 i Alstrup Krat, Mariager sogn.

Johannes Bang Pedersen var avlsbruger og slagter.

I ægteskabet er datteren II.M.1.

II.M.1.

Christine Bang Nedergaard er født den 22. april 1905 i Alstrup Krat, Mariager sogn, og hun døde den 10. januar 1906 i Mariager.

II.N.

Severin Pedersen er født den 10. september 1881 i Vestre Bakker, Hobro sogn, og han døde den 11. september 1881 samme sted.

II.P.

Sophie Elisabeth Pedersen er født den 10. september 1881 i Vestre Bakker, Hobro sogn, og hun døde den 31. december 1881 samme sted.

II.Q.

Agnes Elisabeth Pedersen er født den 23. oktober 1882 i Vestre Bakker, Hobro sogn, og hun døde den 1. januar 1883 samme sted.

II.R.

Agnes Elisabeth Pedersen er født den 27. november 1883 i Vestre Bakker, Hobro sogn, og hun døde den 4. juni 1885 samme sted.

III. Niels Christian Pedersen

er født den 23. november 1845 i V. Tørslev, og han døde den 24. juni 1851 samme sted af strubehoste.



II.
Mette Andersen,
gift Nedergaard



II.D.
Geert P. Nedergaard og
Marie Magdalene Rasmussen



II.D.
Marie Magdalene Rasmussen, gift Nedergaard, med børn



II.D.1.
Hølger Gert Petersen og
Kirstine Thomassen



II.D.1.a.
Helga Marie Nedergaard og Sven Pedersen Larsen med
familie



II.D.1.b.
Edith K. Nedergaard Petersen og
Hans Sejer Thomsen

II.D.1.b.1)
Preben Sejer Thom-
sen

II.D.1.b.2)
Lene Sejer Thomsen



II.D.2.
Harald P. Nedergaard og Anna
Pedersen med børn og svigerbørn



II.D.2.a.
Bent P. Nedergaard og Gerda
Madsen med børn



II.D.4.
Dagny A. P. Nedergaard og
Marinus Kristian Nielsen



II.D.4.c.
Evan Nedergaard Nielsen



II.D.4.c.1)
Kurt Nedergaard Nielsen og
Dorte Kehlet



II.D.4.c.1)a)
Winnie Nedergaard
Nielsen



II.D.5.
Aksel Pedersen Nedergaard og Johanne Margr. Nielsen



II.D.6.
Astrid P. Nedergaard og
Christian Jensen



II.F.
Christian P. Nedergaard
og Frederikke C. Jensen



II.F.
Christian P. Nedergaard og
Anna P. Lundgaard



II.F.1.
Andreas Peder P.
Nedergaard



II.F.1.
Ingeborg Marie D.
Nedergaard, født
Petersen



II.F.1.a.
Poul Erik Nedergaard og Birgit
A. M. Sørensen med børn



II.F.7.
Karen Kristine Nedergaard og Willy Mortensen med familie



II.L.
Gorgenius Marinus Emanuel P. Nedergaard og
Karen Nielsen Kragh



II.L.1.
Viggo Emanuel P. Ne-
dergaard og Lydia M.
Schultz



II.L.1.a.
Hans Emanuel Nedergaard og
Lene Nielsen



II.L.3.
Arne V. P. Nedergaard og
Dagmy Marie Nielsen (Bak)



II.L.3.b.
Erna Mariane P. Nedergaard og
Frederik Emil Hansen



II.L.3.b.1)
Bodil Nederg. Han-
sen og Bent Høg-
feldt Sørensen



II.L.3.b.1)
Søren Peter og Tho-
mas Høgfeldt Søren-
sen



II.L.4.
Agnes Elisabeth P. Nedergaard og
Frits Marius Rose



II.L.4.d.
Anna Kirsten N. Rose og Knud
Johansen med familie



II.L.4.j.
Hans-Jørgen Nedergaard Rose og
Anna-Marie Brogaard



II.L.6.
Johanne B. P. Nedergaard og
Viggo Nielsen samt II.L.6.e.
Henry Nedergaard og Minna Skou
Madsen



II.L.6.g.
Jørgen Nedergaard
Nielsen



II.L.8.
Anna Solveig Mette
P. Nedergaard og
Kaj Knudsen



II.L.8.a.
Lars Nedergaard og Bente T. Arn-
sing med børn



II.L.8.b.
Henrik Nedergaard og Merete Bach Nielsen



II.L.9.
Lydia Kirstine P. Nedergaard og
Werner Richard Olsen



II.L.9.a.
Ulrich Nedergaard med 1. hustru
og børn



II.L.9.b.
Vibeke Nedergaard Olsen og
Nils Anders Bergdahl

IV. Birthe Kirstine Pedersen

er født den 21. juni 1848 i V. Tørslev, og hun døde den 22. juni 1851 samme sted af strubehoste.

V. Ellen Marie Pedersen

er født den 22. januar 1851 i V. Tørslev, og hun døde den 11. juli 1926 i Stausgaard, Haverslev sogn. Hun blev gift den 19. juni 1869 i V. Tørslev med enkemand Niels Andersen. Han er født den 25. juli 1840 i Døstrup som søn af gaardmand Anders Olesen og hustru Birgitte Jensdatter, og han døde den 16. september 1888 i Durup sogn.

Niels Andersen nævnes ved giftermålet i 1869 som enkemand og husejer i V. Tørslev, derefter som boelsmand og smed samme sted og fra 1881 som husmand og smed paa Nørager Mark i Durup sogn. - Af kirkebogen fremgaar det, at Niels Andersen tog sig selv af dage.

Niels Andersen blev gift første gang med Kirsten Madsdatter, der døde den 14. maj 1868 i V. Tørslev, 28 aar gammel.

I Ellen Marie Pedersen og Niels Andersens ægteskab er børnene V.A.-V.J. Derudover fødte Ellen Marie Pedersen datteren V.K. i 1890, og som barnefader udlagdes smed Anders Sørensen paa Nørager Mark.

V.A.

Anders Peter Andersen er født den 22. december 1869 i V. Tørslev, og han døde den 31. december 1869 samme sted.

V.B.

Anders Peder Andersen er født den 11. januar 1871 i V. Tørslev, og han døde i december 1941. Han blev gift den 3. december 1897 i Haverslev med Johanne Frandsen, der er født den 14. november 1870 i Stausgaard, Haverslev sogn som datter af gaardmand Niels Frandsen og hustru Ane Petersen, og hun døde i december 1941.

Anders Peder Andersen var gaardmand i Stausgaard.

I ægteskabet er børnene V.B.1.-V.B.4.

V.B.1.

Ane Nielsine Andersen er født den 11. november 1898 i Stausgaard, Haverslev sogn. Hun blev gift med Martinus Mark.

V.B.1.a.

Johanne Mark.

Bosat: Kejlstrupvej 7, Silkeborg.

V.B.1.b.

Vera Mark er født den 2. oktober 1925 i Stausgaard, Haverslev sogn, og hun døde i 1984 i Frederikshavn. Hun blev gift i 1944 med Ejner Verner Vestergaard.

Bosat: Østervænget 8, Halbjerg, Frederikshavn.

V.B.1.b.1)

Ilse Mark Vestergaard er født den 16. februar 1944 i Haverslev. Hun blev gift den 29. august 1964 i Hasseris med Lars Dam, der er født den 1. september 1938 i Hjørring som søn af ingeniør Niels Laurits Dam og hustru Else Cornelia Nielsen.

Bosat: Lysholtvej 46, Taars.

Ilse Mark Vestergaard bestod sproglig studentereksamen paa Rønde Kursus, blev dimitteret som lærer fra Aalborg Seminarium i 1967 og har siden undervist forskellige steder, fra 1970 paa Bagterpskolen i Hjørring.

Lars Dam blev udlært som maskinarbejder i Hjørring og senere færdiguddannet som ingeniør fra Aalborg Teknikum. Han er nu leder af et produktudviklingscenter i Dybvad.

V.B.1.b.1)a) Ajs Dam er født den 5. marts 1965 i Aalborg.

V.B.1.b.1)b) Dorte Dam er født den 15. maj 1969 i Aalborg.

V.B.1.b.2)

Jens Ole Mark Vestergaard blev gift med Jette.

Bosat: Sneglebo 24, Vallensbæk, Brøndby Strand.

Parret har 2 børn.

V.B.1.c.

Inga Mark blev gift med Carl Emil Nielsen.

Bosat: Fuglevænget 24, Grenaa.

V.B.1.d.

Elly Mark blev gift med Kaj Petersen.

Bosat: P.P. Ørums Gade 38, Aarhus.

V.B.1.e.

Gerda Mark blev gift Lundkvist.

Bosat: Illerupvej 26, Aarhus N.

V.B.2.

Niels Andersen er født den 13. februar 1900 i Stausgaard, Haverslev sogn, og han døde som ugift ca. 1965 i Nørager, Durup sogn.

Han var kontrolassistent.

V.B.3.

Elna Marie Andersen er født den 20. april 1903 i Stausgaard, Haverslev sogn, og hun døde som ugift i 1980.

V.B.4.

Jenny Andersen er født den 14. maj 1905 i Stausgaard, Haverslev sogn, og hun døde som ugift i 1927.

V.C.

Mette Kirstine Andersen er født den 20. januar 1873 i V. Tørslev, og hun døde den 1. februar 1950 i Døstrup. Hun blev gift den 9. april 1901 i Durup med Jens Christian Mortensen. Han er født den 25. september 1870 i Gis-

lum som søn af gaardmand Niels Christian Mortensen og hustru Sidsel Jensen, og han døde den 31. januar 1950 paa Hobro Sygehus.

Mette Kirstine Andersen tjente efter endt skolegang paa forskellige gaarde indtil giftermålet, bl.a. paa Gl. Overvad i Haverslev.

Jens Christian Mortensen tjente efter endt skolegang paa bl.a. Gl. Overvad i Haverslev, og fra 1901 til 1946 drev han Langsiggaard i Døstrup, som derefter blev overtaget af sønnen Niels Kristian (V.C.3.).

Børn: V.C.1.-V.C.4.

V.C.1.

Ely Marie Mortensen, der var husbestyrerinde, er født den 22. januar 1902, og hun døde som ugift den 14. februar 1961 i Skjellerup.

V.C.2.

Signe Mortensen er født den 12. november 1903 i Døstrup. Hun blev gift den 9. april 1929 i Døstrup med Ole Jensen Olesen, der er født den 12. februar 1903 i Døstrup som søn af træhandler Niels Olesen og hustru Christiane Jensen.

Bosat: De gamles Gaard, Kongsfeldvej 7, Assens, Mariager.

Signe Mortensen gik i skole i Døstrup, havde et ophold paa Vestbirk Højskole i 1926 og var beskæftiget som husassistent forskellige steder, inden hun begyndte som husbestyrerinde hos sin tilkommende mand.

Ole Jensen Olesen gik i skole i Døstrup. Han tjente som landbrugsmedhjælper forskellige steder, havde et ophold paa Tune Landboskole og drev fra 1927 til 1984 en ejendom paa 12 tdr. land i Mariager. - Ole Jensen Olesen har i aarenes løb haft forskellige tillidshverv i Mariager.

V.C.2.a.

Dagny Olesen er født den 24. januar 1930 i Mariager. Hun blev gift den 23. april 1960 i Holte med Svend Aage Andersen. Han er født den 24. juni 1924 i Esbønderup som søn af mekaniker Teodor Andersen og hustru Marie, og han døde den 17. juli 1983 i Rødovre.

Bosat: Rødovrevej 167, Rødovre.

Dagny Olesen tjente efter endt skolegang som husassistent forskellige steder, havde et ophold paa Vallekilde Højskole i 1948 og gennemgik uddannelse til børnehavepædagog fra 1960 til 1962. Hun har siden arbejdet i børnehaver.

Svend Aage Andersen stod efter endt skolegang i lære som mekaniker og var beskæftiget indenfor sit fag indtil sin død. - Sin værnepligt aftjente han i 1946-1947.

V.C.2.b.

Edith Olesen er født den 19. juni 1935 i Mariager. Hun blev gift den 12. november 1960 i Mariager med Erling Lorenzen, der er født den 17. marts 1935 i Burkal som søn af malermester Andreas Lorenzen og hustru Helene Lorenzen.

Bosat: Vinkelvej 1, Rødekro.

Edith Olesen gik i skole i Fjelsted. Hun tjente som husassistent forskellige steder indtil 1956, bl.a. paa Mariager-egnen samt i Sønderborg og Aarhus, og efter at have arbejdet paa plejehjemmet Elanka i Aabyhøj i 3½ aar flyttede hun til Rødekro, hvor hun nu er sygehjælper paa plejehjemmet.

Erling Lorenzen gik i skole i Burkal. Han tjente som landbrugsmedhjælper forskellige steder paa hjemegnen indtil 1959, afbrudt af militærtjeneste i Odense og Fredericia i 1953-1954, og efter ca. 1½ aar som murerarbejdsmand i Rødekro begyndte han som skovarbejder for Cimbria Tømmerhandel i Aabenraa. Som saadan fortsatte han efter at have været servicemand paa Esso i Rødekro fra 1969 til 1974.

V.C.2.b.1)

Tove Lorenzen er født den 24. april 1963 i Rødekro, Rise sogn. Hun blev gift den 23. juni 1984 i Aabenraa med Orla Søe, der har faaet navneændring fra Søe Pedersen. Han er født den 29. oktober 1963 i Rødekro, Rise sogn som søn af bogtrykker Johannes Søe og hustru, papirhandler Olga Johanne Hansen.

Bosat: Frueløkke 13, Aabenraa.

Tove Lorenzen tog 10. klasse i 1980 og bestod HF-eksamen i 1982. Hun arbejdede paa et børnehjem i Schweiz i ca. 5 maaneder, og efter at have haft plads paa en gaard, dels som husassistent og dels som karl, samt at have været ansat som pædagogmedhjælper i en børnehave begyndte hun at studere til socialpædagog. - Tove Lorenzen har været aktiv indenfor børne- og ungdomsarbejde i Det danske Missionsforbund i flere aar.

Orla Søe var udviklingsstudent i Iowa, USA, i 1979-1980 og bestod stu-

dentereksamen i 1983. Herefter arbejdede han for Youth for Christ i Danmark i 1 aar, og siden har han været beskæftiget ved forskelligt, bl.a. som hotelreceptionist, maler og pædagogmedhjælper. - Orla Søe er aktiv indenfor ungdomsarbejde i Det danske Missionsforbund.

V.C.2.b.1)a) Signe Søe er født den 8. august 1985 i Sønderborg.

V.C.2.b.2)

John Lorenzen er født den 26. november 1964 i Rødekro, Rise sogn.

Han tog 10. klasse, var paa landtransportskole i 1 aar og blev uddannet som stationsbetjent ved DSB. - John Lorenzen er aktiv indenfor børnearbejde i missionsforbundet i Sønderjylland.

V.C.2.b.3)

Bent Lorenzen er født den 12. juni 1966 i Rødekro, Rise sogn.

Han tog 10. klasse og kom herefter i lære som tømrer. - Bent Lorenzen er aktiv indenfor børnearbejdet i missionsforbundet i Sønderjylland.

V.C.2.c.

Frede Olesen er født den 28. april 1940 i Mariager.

Bosat: Fyrrevænget 11, Faarup.

Frede Olesen er lagerarbejder.

V.C.3.

Niels Christian Mortensen er født den 17. september 1905 i Døstrup. Han blev gift i 1955 i Hobro med Ella Kristine Pedersen. Hun er født den 21. april 1912 i Ødis, og hun døde den 9. februar 1977 paa Hobro Sygehus.

Bosat: Fayesgade 14, Hobro.

Niels Christian Mortensen var efter endt skolegang beskæftiget ved landbrug hjemme paa forældrenes gaard i Døstrup og havde desuden et ophold paa Ladelund Landbrugsskole. I 1946 overtog han fødehjemmet paa 50 tdr. land, som han drev frem til 1962, da han flyttede til Hobro.

Ella Kristine Pedersen var efter endt skolegang beskæftiget som husasistent, senere som husbestyrerinde hos en ejendomshandler i Hobro.

V.C.4.

Elna Mortensen er født den 14. august 1908 i Døstrup, og hun døde den 3. april 1983. Hun blev gift i 1946 med Mogens Chr. Markvard Jensen. Han er født den 9. maj 1908, og han døde den 7. oktober 1955.

Mogens Chr. Markvard Jensen var gaardejer i Skjellerup, og efter hans død drev Elna Mortensen gaarden videre med bestyrer frem til 1967, da hun flyttede til Hobro.

V.D.

Birthe Marie Andersen er født den 9. januar 1875 i V. Tørslev, og hun døde den 16. september 1875 samme sted.

V.E.

Birgitte Andersen er født den 29. juni 1876 i V. Tørslev, og hun døde den 16. november 1942. Hun blev gift den 16. januar 1900 i Durup med Jens Olesen. Han er født den 1. juli 1874 i Læsten som søn af husmand og smed Peder Kristian Olesen og hustru Sidsel Jensen, og han døde den 18. august 1946.

Jens Olesen var boelsmand i Hørby.

Om sine forældre fortæller datteren Ella (V.E.2.) bl.a.:

"Min mor gik i almindelig landsbyskole i 7 aar, hvorefter hun havde plads som medhjælper paa forskellige gaarde. Desuden havde hun et ophold paa Ryslinge Højskole i sommeren 1898. I sine unge dage deltog hun ogsaa i gymnastik, naar der var lejlighed dertil. Efter giftermålet tog hun del i alt i hjemmet, baade ude og inde, og hvor baade hun og min far oprettede et godt og jævnt harmonisk hjem for os fire børn.

Min far gik ogsaa i almindelig landsbyskole i 7 aar, havde plads paa forskellige gaarde, var indkaldt til militærtjeneste samt elev paa Ryslinge Højskole i vinteren 1898-1899 og købte en forsømt ejendom i Hørby paa 16 tdr. land den 1. januar 1900. Desuden var han paa Kærehave Landbrugsskole. Han fik meget hurtigt tillidshverv, var aktiv i bl.a. hjælpekasen, sogneraadet og husmandsforeningen og virkede som kasserer for menighedsraadets og sygekassens samt for brugsforeningen, af hvilken han ved sit 25 aars jubilæum blev skænket et guldur. Min far var til hverdag stille, alvorlig og bestemt. Vi børn skulle lære arbejde, pligt og ansvar, men vi skulle ogsaa have øje for - som han sagde - alt skønt og stort heneden."

I ægteskabet er børnene V.E.1.-V.E.4.

V.E.1.

Marie Cecilie Olesen er født den 27. oktober 1901, og hun døde som ugift, ca. 73 aar gammel i Hobro.

V.E.2.

Ella Olesen er født den 19. januar 1905 i Hørby. Hun blev gift den 1. maj 1929 i Hørby med Marius Christian Bundgaard. Han er født den 3. februar 1903 i Ris, Ovsted sogn som søn af landmand Laust Bundgaard og hustru Johanne, og han døde den 21. april 1973 i Hørby.

Bosat: Solgaven, Amerikavej 21, Hobro.

Ella Olesen gik i skole i Hørby og tjente derefter paa forskellige gaarde indtil giftemaalet, afbrudt af et ophold paa Roskilde Højskole i 1925. Efter giftemaalet blev hun medhjælpende hustru.

Marius Christian Bundgaard gik i skole i Ris og var herpaa beskæftiget som landbrugsmedhjælper forskellige steder, bl.a. i Hørby. Sin værnepligt aftjente han ved artilleriet i København i ca. 1925. I 1929-1930 byggede han Ll. Spudal i Døstrup paa 25 tdr. land, som købtes fra Spudalgaard, og her boede parret indtil 1968.

Efter Marius Christian Bundgaards død skrev avisen:

"Rentier Marius Bundgaard, Drosselvej i Hørby, er død i en alder af godt 70 aar.

Marius Bundgaard drev gennem mange aar paa forbilledlig vis en ejendom i Døstrup, men for fem aar siden flyttede han og hans hustru til Hørby, hvor de købte en villa. Her fik de nogle gode aar, til sygdom satte ind for Bundgaards vedkommende, og det blev afslutningen paa et meget virksomt liv.

I sin Døstrup-tid havde Bundgaard forskellige tillidshverv, bl.a. som bestyrelsesmedlem i brugsforening og mejeri, og han var i en aarrække medlem af menighedsraadet. Han var respekteret af alle for god indsats, for et stilfærdigt væsen og for medmenneskelighed.

Foruden hustru efterlader han tre børn."

V.E.2.a.

Vagn Bundgaard er født den 6. oktober 1929 i Hørby. Han blev gift den 17. september 1960 i Holbæk med Jytte Jensen, der er født den 24. juli 1935 i

Holbæk som datter af arbejdsmand Kristian Jensen og hustru Frederikke Jensen.

Bosat: Bronzealderen 10, Hedehusene.

Vagn Bundgaard er arbejdsmand.

V.E.2.a.1)

Steen Baumann Bundgaard er født den 14. november 1956 i Holbæk. Han blev gift den 22. august 1981 i Nr. Jernløse med Bente Ina Block, der er født den 22. januar 1962 i Kastrup som datter af lagerforvalter Bernhard Block og hustru, rengøringsassistent Inge Julie Thisted.

Bosat: Skovvejen 2, Nr. Jernløse, Regstrup.

Steen Baumann Bundgaard tog 9. klasse i Roskilde. Han blev udlært som tømrer hos Mads Nielsen i Hedehusene, gjorde CF-tjeneste i Thisted i 1977 og har siden arbejdet som tømrersvend forskellige steder, fra 1981 i Dan-test, København.

Bente Ina Block tog 10. klasse paa Københavns kommunes Dagkursus og har siden haft forskelligt arbejde, bl.a. som piccoline.

V.E.2.a.1)a) Stefan Baumann Bundgaard er født den 21. oktober 1985 i Holbæk.

V.E.2.a.1)b) Rune Baumann Bundgaard er født den 21. oktober 1985 i Holbæk.

V.E.2.a.2)

Anni Baumann Bundgaard er født den 16. maj 1959 i Holbæk. Hun blev gift den 16. maj 1981 i Roskilde med Stig Allan Bundgaard, døbt Hansen, der er født den 23. februar 1954 i Roskilde som søn af Peder Tage Hansen og hustru Ellen Rasmussen.

Bosat: Fløngvej 55, Hedehusene.

Anni Baumann Bundgaard bestod matematisk-fysisk studentereksamen paa Roskilde Katedralskole i 1978, blev udlært som bankassistent i Forstædernes Bank i 1980 og har siden arbejdet som saadan samme sted.

Stig Allan Bundgaard tog 10. klasse i Roskilde. Han havde bl.a. ansættelse paa Nordisk Kabel- og Traadfabrik og har siden 1986 været specialarbejder paa Rockwool i Hedehusene.

V.E.2.a.2)a) Dennis Baumann Bundgaard er født den 16. april 1982 i Roskilde.

V.E.2.a.2)b) Nanna Baumann Bundgaard er født den 10. januar 1985 i Glostrup.

V.E.2.a.3)

Bent Baumann Bundgaard er født den 30. januar 1961 i Holbæk.

Bosat: Bronzealderen 10, Hedehusene.

Bent Baumann Bundgaard bestod matematisk-fysisk studentereksamen i 1980, blev udlært som bankassistent i Forstædernes Bank og er nu ansat som saadan samme sted. - Han har gennemgaaet den 1-aarige og 2-aarige bankskole.

V.E.2.a.4)

Lene Bundgaard er født den 2. marts 1968 i Roskilde.

Hun er speditørelev.

V.E.2.a.5)

Lars Bundgaard er født den 10. marts 1969 i Roskilde.

V.E.2.b.

Jens Bundgaard er født den 5. december 1930 i Døstrup. Han blev gift den 14. november 1959 i Vebbestrup med Hansa Vita Poulsen, der er født den 15. marts 1940 i True, Vebbestrup sogn som datter af landmand Hans Ingvard Poulsen og hustru Annette Jochumsen.

Bosat: Idrætsvej 2, Ø. Doense, Hobro.

Jens Bundgaard gik i skole i Hørby og var herpaa beskæftiget ved landbrug forskellige steder i ca. 10 aar, afbrudt af et ophold paa Havbro Ungdomsskole i 1945-1946. Desuden var han elev paa Malling Landbrugsskole i 1955-1956, og efter at have virket som svinekontrolassistent for Hobro-egnens Svinekontrollforening frem til 1970 blev han ansat paa De Danske Spritfabrikker i Hobro. Siden 1978 har han været brænderiarbejder i Aalborg.

Hansa Vita Poulsen gik i skole i Vebbestrup og var herpaa beskæftiget som husassistent samt ansat i forretning forskellige steder indtil giftemaalet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmoder.

V.E.2.b.1)

Hans-Jørgen Bundgaard er født den 25. august 1960 i Ø. Doense, Vebbestrup sogn. Han lever sammen med Dorthe Christensen, der er født den 17. august 1962 i Aalborg Domsogn som datter af driftsleder Erling Christensen og hustru, rengøringsassistent Ulla Paulsen.

Bosat: Hodalsvej 31, Hobro.

Hans-Jørgen Bundgaard tog 9. klasse paa Vebbestrup Centralskole. Han blev udlært som tømrer hos Gert Sørensen i Ø. Doense i 1980, og efter at have arbejdet som tømrersvend forskellige steder i ca. 1 aar samt som slagteriarbejder paa Agri-Norcold i Hobro i 9 maaneder begyndte han i 1982 som snedkersvend paa HCN Vinduer, ligeledes i Hobro.

Dorthe Christensen tog 10. klasse paa Rosendalskolen i Hørby. Hun tjente som husassistent i Arden i 5 maaneder, inden hun begyndte som elev i Sadolin Farveland i Hobro, og her fortsatte hun som ekspeditrice efter at være blevet udlært i 1983.

V.E.2.b.2)

Flemming Bundgaard er født den 20. juni 1969 i Ø. Doense, Vebbestrup sogn.

V.E.2.c.

Johannes Bundgaard er født den 11. oktober 1932 i Døstrup. Han blev gift den 17. juni 1958 i Hørby med Ketty Jensen Illeris, der er født den 15. juni 1935 i Valsgaard som datter af gaardejer og gartner Jens Kristian Jensen Illeris og hustru Methea Nielsen.

Bosat: Ladegaardsvej 4, Lem, Randers.

Johannes Bundgaard gik i skole i Hørby og var derefter beskæftiget ved landbrug paa hjemegnen samt i Løgstrup ved Viborg indtil 1952, afbrudt af et ophold paa Havbro Ungdomsskole i 1947-1948. Han gjorde 18 maaneders militærtjeneste i Aarhus og Nymindegab fra 1952 til 1954 og har siden kørt som chauffør, først som lastbilchauffør i Døstrup og Hobro og fra 1958 som buschauffør i Randers.

Ketty Jensen Illeris gik i skole i Kielstrup og Doense samt i Hobro, hvor hun tog mellemskoleeksamen. Hun havde et ½ aars ophold paa Taarupgaard Ungdomsskole i 1951, tjente som husassistent hos bl.a. forstanderen samme sted i ½ aar og havde ansættelse som plejeassistent samt som kokkepige paa Julemærkehjemmet i 3½ aar. Efter at have været hjemmearbejdende

husmoder i ca. 10 aar virkede hun som rengøringsassistent i Randers, og siden 1976 har hun haft ansættelse som kantineassistent paa Kollegiegaarden samme sted.

V.E.2.c.1)

Henrik Illeris Bundgaard er født den 5. maj 1961 i Aarhus. Han blev gift den 26. april 1986 i Linde med Gitte Olsen, der er født den 25. januar 1961 i Randers som datter af salgs- og indretningskonsulent Knud Erik Olsen og hustru, husassistent Kirsten Sørensen.

Bosat: Teglgaardsvej 439, Humlebæk.

Henrik Illeris Bundgaard bestod matematisk-fysisk studentereksamen i 1980 og blev færdiguddannet som civilingeniør i konstruktion (anlægslinjen) i 1985. Herpaa aftjente han sin værnepligt ved civilforsvaret i Hering, og han er nu ansat paa Dansk Hydraulisk Institut i Hørsholm.

Gitte Olsen tog realeksamen i 1978, bestod musisk-sproglig studentereksamen i 1981 og blev færdiguddannet som pædagog i 1984. Hun er nu ansat i en vuggestue i Hørsholm.

V.E.2.c.2)

Marianne Illeris Bundgaard er født den 8. maj 1964 i Vorup.

Bosat: Trapsgade 7, Randers.

Marianne Illeris Bundgaard gik paa Rismølleskolen i 9 aar og var derefter gymnasieelev paa Randers Statsskole i 3 aar, sproglig-samfundsfaglig linje. Hun arbejdede paa et hjem for mongoler i England i ½ aar, inden hun begyndte som pædagogstuderende paa Jydsk Børnehav-Seminarium.

V.E.3.

Petra Nielsine Olesen er født den 3. juli 1907 i Hørby, og hun døde den 19. september 1978 i Ll. Hannerup, Stenild sogn. Hun blev gift den 5. november 1940 i Hørby med Jens Kristian Christensen, der er født den 16. maj 1901 i Døstrup som søn af gaardejer Peder Christensen og hustru Ane Kristine Christensen.

Bosat: Tophøjvej 7, Hannerup, Hobro.

Petra Nielsine Olesen gik i skole i Hørby og tjente derefter som husassistent forskellige steder, bl.a. paa Møn. Desuden havde hun et ophold paa Hadsten Højskole inden giftermålet, efter hvilket hun blev medhjælpende hustru.

Jens Kristian Christensen gik i skole i Skjellerup. Han tjente som landbrugsmedhjælper forskellige steder, bl.a. paa Bornholm i 10 aar fra 1923 til 1933, og desuden havde han et ophold paa Kærehave Landbrugsskole i 1929-1930. Senere købte han en statsejendom fra Kjellerup Hovedgaard ved Mariager, og efter at have drevet denne i ca. 3½ aar samt at have haft en ejendom i Hørby i ca. 2½ aar overtog han Ll. Hannerup i Hannerup paa 35 tdr. land i 1940. - Ll. Hannerup blev solgt til sønnen Ib (V.E.3.a.) i 1973.

V.E.3.a.

Ib Lynge Christensen er født den 15 februar 1943 i Hobro. Han lever sammen med Alis Nielsen, der er født den 4. marts 1958 i Snæbum som datter af landmand Petrus Nielsen og hustru Ellen Kristine Jensen.

Bosat: Tophøjvej 11, Hannerup, Hobro.

Ib Lynge Christensen gik i skole i Stenild samt i Hobro, hvor han tog realeksamen i 1960. Han blev udlært som bankassistent i Aalborg Discontobanks Hobro-afdeling i 1963, fortsatte som saadan samme sted frem til 1968 og har siden været ansat i Provinsbanken, Aalborg, hovedafdelingen, fra 1972 som bankfuldmægtig. - Sin værnepligt aftjente han i Nr. Uttrup.

Ib Lynge Christensen købte Ll. Hannerup i Hannerup af faderen i 1973.

Alis Nielsen gik i skole i Hvorum og Klejtrup samt i Hørby, hvor hun tog 9. klasse. Derefter tjente hun som husassistent i Hobro i 1 aar, og siden har hun været hjemmearbejdende.

Alis Nielsen har fra et tidligere ægteskab børnene Jesper og Lulu Christensen, født henholdsvis den 24. maj 1975 i Hobro og den 17. oktober 1977 i Odder.

V.E.3.a.1) Jens Lynge Christensen er født den 7. juni 1983 i Hobro.

V.E.3.b.

Birgitte Lynge Christensen er født den 17. september 1946 i Hobro. Hun blev gift den 11. september 1974 i Los Angeles, Californien, USA med Gary Michael Radow, der er født den 11. oktober 1948 i Montreal, Canada som søn af forretningsraadgiver Edward Radow og hustru Dorothy Davis.

Bosat: 12200 Pierrefonds Blvd II 222, Pierrefonds, Montreal, H9A-2X7 P. Q., Canada.

Birgitte Lynge Christensen gik i skole i Stenild samt i Hobro, hvor hun tog realeksamen. Desuden var hun elev paa Odder Højskole, og efter at have haft ophold i bl.a. Israel og England kom hun omkring 1972 til Canada, hvor hun siden har været bosat, afbrudt af 5-6 aar, hvor hun sammen med sin mand boede i Los Angeles, Californien. Hun er nu beskæftiget ved fremstilling af mønstre og som kjole-designer m.m.

Gary Michael Radow gik i skole i Montreal, blev uddannet som mekaniker og rejste i begyndelsen af 1970erne til Israel, hvor han traf sin tilkommende hustru, og hvor han bl.a. arbejdede som tekniker for Citizen Band Radios. Han driver nu eget mekanikerværksted i Canada.

V.E.3.c.

Ane Grethe Lynge Christensen er født den 6. oktober 1948 i Ll. Hannerup, Stenild sogn.

Bosat: Drastrup Gl. Mejeri, Aalborg SV.

Ane Grethe Lynge Christensen er cand. mag.

V.E.4.

Frode Olsen er født den 19. juni 1913 i Hørby, og han døde den 27. februar 1970 i Vorup. Han blev gift den 25. juni 1939 i Vroue med Gerda Emilie Nielsen, der er født den 26. juni 1915 i Sjørup, Vroue sogn som datter af gaardejer og bager Kristian Nielsen og hustru Else Marie Pedersen Daugbjerg.

Bosat: Vorup Boulevard 46, Randers.

Frode Olsen gik i skole i Hørby, blev oplært ved landbrug, havde et ophold paa Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg og virkede som kontrolassistent i bl.a. Sjørup indtil giftermålet. I 1939 købte han en vognmandsforretning i Lyby, men paa grund af besættelsen i 1940 blev forretningen kun drevet i en kort periode, hvorefter han havde en tatolforretning i Sejs ved Silkeborg i ca. 2 aar, inden han begyndte at drive et brødudsalg i Randers. Senere drev han en trikotageforretning samme sted indtil sin død.

Gerda Emilie Nielsen gik i skole i Sjørup. Hun arbejdede bl.a. paa Asmildkloster samt i forældrenes bagerforretning inden giftermålet, efter hvilket hun var medhjælpende hustru indtil 1970.

V.E.4.a.

Eigil Olsen er født den 12. juli 1941 i Lyby. Han blev gift den 11. september 1965 i Randers med Maja Pedersen, der er født den 17. december 1941 paa Tørring Mark, Ø. Tørslev sogn som datter af landmand Ingvard Julius Pedersen og hustru Thomine Jensen.

Bosat: Middelbovej 21, Krstrup, Randers.

Eigil Olsen tog realeksamen i Vorup i 1958. Han stod i lære i Sparekassen for Randers By og Omegn indtil 1961, gjorde 16 måneders militærtjeneste i Nr. Uttrup og har siden været ansat i Sparekassen, fra 1969 som bestyrer/filialdirektør i Krstrup-afdelingen. - Eigil Olsen har været medlem af bestyrelsen for Vorup FB siden 1969 og blev kaaret til aarets idrætsleder i Randers i 1980.

Maja Pedersen gik i skole i Havndal og Hornbæk. Hun tjente som husassistent forskellige steder i ca. 5 aar, var ansat som fabriksarbejder paa Royal System i Randers i ca. 4 aar samt beskæftiget som vaskeriarbejder paa Randers Dampvaskeri, og efter at have været hjemmearbejdende husmoder fra 1967 til 1976 begyndte hun som privat dagplejer. - Hendes fritidsinteresse er haandbold, og hun har været holdleder i Vorup FB siden 1981.

V.E.4.a.1)

Brian Olsen er født den 2. juli 1967 i Vorup.

Han kom efter endt skolegang i lære paa en trælasthandel. - Hans fritidsinteresser er fodbold og haandbold, og han har været haandboldtræner i 2 aar.

V.E.4.a.2)

Kim Olsen er født den 3. februar 1971 i Randers.

V.E.4.b.

Birgit Olsen er født den 3. september 1943 i Lyby. Hun blev gift den 20. februar 1965 i Randers med Aage Lund, der er født den 24. januar 1940 i Hesselballe, Hjortshøj sogn som søn af arbejdsmand Hans Erik Anton Lund og hustru Anna Sørensen.

Bosat: Haraldsvej 6, Krstrup, Randers.

Birgit Olsen gik i skole i Vorup og var derefter elev paa Randers Realskole samt paa Randers Handelsskole. Hun var butikslærling i Ici i Randers

indtil 1963, og efter at have haft ansættelse som ekspeditrice hos B. Johansen samme sted i ca. 1½ aar var hun hjemmearbejdende husmoder frem til 1975, da hun begyndte som ekspeditrice i Modecentret, ligeledes i Randers. - Hendes fritidsinteresse er haandbold, og hun var medlem af bestyrelsen for ungdomsafdelingen i Vorup FB i 3 aar i begyndelsen af 1980erne.

Aage Lund gik i skole i Randers. Han var butikslærling i Fotomax samme sted indtil 1961, og efter at have gjort militærtjeneste i Randers, Jægerspris og Gaza, sidst som korporal, var han beskæftiget ved ekspedition og mørkekammerarbejde hos Jens Basse i Aarhus fra 1963 til 1965. Desuden virkede han som fotograf paa Aarhus Kommunehospital i ca. ½ aar, inden han i 1966 begyndte som røntgenkonsulent for Kodak, og han har siden 1968 undervist røntgensygeplejersker og radiografer for virksomheden. - Aage Lund var aktiv kaproer i Randers Roklub fra 1957 til 1961 og medlem af bestyrelsen for Vorup FB fra 1976 til 1984.

V.E.4.b.1)

Peter Lund er født den 15. december 1965 i Aarhus. Han lever sammen med Helle Andersen.

Peter Lund tog 9. klasse, gennemgik EFG-basisåret og blev udlært som ekspedient i Hansen Møbler i Randers i 1986. Herefter indkaldtes han til militærtjeneste ved Prinsens Livregiment i Viborg.

V.E.4.b.2)

Susanne Lund er født den 19. august 1967 i Randers.

Hun tog 10. klasse, og efter at have været paa handelsskole i 1 aar begyndte hun som elev i Matas i Randers. - Susanne Lund har været elevraadsformand i et par aar. - Fritidsinteresse: haandbold.

V.E.4.c.

John Olsen er født den 11. maj 1951 i Vorup. Han blev gift den 8. marts 1975 i Randers med Ulla Koue Knudsen, der er født den 20. juli 1953 i Randers som datter af arbejdsmand Henry Koue Knudsen og hustru, rengøringsassistent Grethe Marie Christensen.

Bosat: Romaltvej 12, Krstrup, Randers.

John Olsen tog 10. klasse i Vorup og bestod senere den 1-aarige handels-

eksamen i Randers. Han stod i lære som kommuneassistent ved Vorup Kommune samt ved Randers Kommune indtil 1971, og efter at have aftjent sin værnepligt i Randers havde han ansættelse som kommuneassistent forskellige steder, sidst ved Skatteforvaltningen i Hadsten, hvor han blev overassistent i 1979. Siden 1986 har han været souschef ved Skatteforvaltningen i Rosenholm Kommune. - Fritidsinteresser: fodbold og haandbold.

Ulla Koue Knudsen tog 10. klasse i Randers. Hun stod i lære som klinikassistent i ca. 1 aar, havde ansættelse som syerske hos bl.a. Falbe Hansen i Randers indtil 1982 og har siden været beskæftiget som rengøringsassistent samt som privat dagplejer.

V.E.4.c.1) Lisette Olsen er født den 18. juni 1976 i Randers.

V.E.4.c.2) Hasse Olsen er født den 1. december 1980 i Randers.

V.F.

Jens Kristian Andersen er født den 18. marts 1879 i V. Tørslev, og han døde den 16. januar 1939 i Irene, South Dakota, USA. Han blev gift den 17. september 1903 i Yankton, South Dakota med Annie Marie Christina Nelson Hjerrild. Hun er født den 22. september 1885 i Irene som datter af Andreas Ludvig Nelson Hjerrild og hustru Yakobina Christensen, og hun døde den 29. september 1957 samme sted.

Jens Kristian Andersen emigrerede som 18-aarig til USA, hvor han bosatte sig i dansker-samfundet Viborg i South Dakota, og hvor han var farmer og grovsmed. Han var paa besøg i Danmark i 1929-1930, og familie fortæller, at han ved afrejsen i januar 1930 ville have haft søsteren Marie Elisabeth (V.K.) og dennes familie med til USA.

I ægteskabet er børnene V.F.1.-V.F.10.

V.F.1.

Louis Walter Andersen er født den 6. februar 1904 i Irene, og han døde den 28. december 1959 samme sted. Han blev gift med Dora Watkins.

Louis Walter Andersen var truckfører og bosat i Irene.

I ægteskabet er datteren Carol Elaine Andersen.

V.F.2.

Ellen Marie Andersen er født den 8. november 1905 i Irene, og hun døde den

11. november 1969 samme sted. Hun blev gift med Tinus C. Jensen.

Tinus C. Jensen var farmer og bosat i Irene.

V.F.2.a.

Faye Janeanne Jensen.

Bosat: c/o Don E. Nelson, 1701 Boise Ave, Gillette, Wyoming 82716, USA.

V.F.2.b.

DeWayne Vern Jensen er født den 13. maj 1926 i Irene. Han blev gift den 31. august 1950 i Freeman, South Dakota med Evelyn Agnes Heirigs, der er født den 23. januar 1927 i Viborg, South Dakota.

Bosat: RR1, Box 140, Hurley, South Dakota 57036, USA.

V.F.2.b.1)

Gail Jean Jensen er født den 26. november 1951 i Yankton. Hun blev gift med David Green.

Bosat: Rt. 2, Box 145B, Freeman, South Dakota 57029, USA.

David Green er maskinist.

V.F.2.b.1)a) Nicholas David Green er født den 16. februar 1979 i Yankton.

V.F.2.b.1)b) Scott Michael Green er født den 6. juli 1981 i San Jose, Californien.

V.F.2.b.2)

Craig Eugene Jensen er født den 29. oktober 1954 i Yankton.

Bosat: 10520 Johnson Ave, Cupertino, Californien, USA.

V.F.2.b.3)

Jeffrey Scott Jensen er født den 23. april 1957 i San Mateo, Californien.

Bosat: Rt. 1, Box 140, Hurley, South Dakota, USA.

Jeffrey Scott Jensen er farmer.

V.F.2.b.4)

Mark Allen Jensen er født den 5. august 1963 i San Jose. Han blev gift med Lori Hayes.

Bosat: 421 S. Prairie, Sioux Falls, South Dakota, USA.

Mark Allen Jensen er truckfører.

V.F.3.

Clarence Chester Andersen er født den 1. juni 1907 i Irene.

Bosat: Box 304, Wakonda, South Dakota 57073, USA.

Clarence Chester Andersen har været landarbejder og arbejdsmand.

V.F.4.

Lawrence Clifford Andersen er født den 1. juni 1907 i Irene, og han døde den 22. november 1975 samme sted.

Han var farmer.

V.F.5.

Daisy Esther Andersen er født den 5. november 1909 i Irene, og hun døde den 18. oktober 1937 i Sioux Falls, South Dakota. Hun blev gift den 14. marts 1929 med Arlo Clifford Jensen. Han er født den 15. juli 1902 i Irene, og han døde den 17. april 1980 i Viborg, South Dakota.

Arlo Clifford Jensen var arbejdsmand.

V.F.5.a.

Richard Dale Jensen er født den 3. november 1929 i Wakonda, South Dakota. Han blev gift den 27. december 1958 i Ridgeley, W. Virginia med Rebecca May Lease. Hun er født den 4. september 1937 i Comberland, Maryland, og hun døde den 24. september 1983 i Viborg, South Dakota.

Bosat: Rt. 1, Box 107, Irene, South Dakota 57037, USA.

Richard Dale Jensen gjorde tjeneste i U.S. Marines fra sit 16. aar, bl.a. i Nordkina, og i U.S. Air Force fra 1955 til 1973, bl.a. i Vietnam. Han har for sin indsats modtaget flere hæderstegn.

V.F.5.a.1)

Daisy Helen Jensen er født den 19. oktober 1959 i Fayetteville, North Carolina. Hun blev gift med Dennis Ray Halvorsen.

Bosat: RR1, Box 180, Viborg, South Dakota, USA.

V.F.5.a.2)

Candy Lynn Jensen er født den 18. marts 1962 i Charleston, South Carolina. Hun blev gift med Arlen Wayne Halvorsen.

Bosat: Gillette, Wyoming, USA.

Arlen Wayne Halvorsen er maskinarbejder.

V.F.5.a.3)

Richard Dale Jensen Jr. er født den 7. august 1963 i Charleston.

V.F.5.b.

Douglas Dean Jensen er født den 5. marts 1932 i Viborg. Han blev gift med Elizabeth Rigger.

Bosat: 3908 Downing Ave, Sioux Falls, South Dakota 57106, USA.

V.F.5.c.

Merle Arlo Jensen er født den 13. februar 1935 i Irene, og han døde den 18. april 1935.

V.F.5.d.

Keith Burnell Jensen er født den 4. juni 1936 i Irene. Han blev gift med Mary Schwartz,

Bosat: 644 Burwood, St. Paul, Minnesota 55110, USA.

V.F.6.

Floyd Elmer Andersen er født den 25. november 1911 i Irene, og han døde den 13. oktober 1947 samme sted. Han blev gift med Dorothy Fern Hicks. Hun er født den 12. september 1923 i Viborg, og hun døde den 18. juli 1977 i Kent, Washington.

Floyd Elmer Andersen var farmer og sælger.

V.F.6.a.

Larry Eldon Andersen er født den 29. januar 1941 i Viborg, og han døde den 14. oktober 1971. Han blev gift med Sharon Rae Schleicher.

V.F.6.b.

Arlene Faith Andersen er født den 19. maj 1943 i Akron, Iowa. Hun blev gift den 23. juni 1961 i Luverne, Minnesota med Lonny Lee Reinoehl, der er født den 18. oktober 1938 i Winner, South Dakota.

Bosat: 22215 SE 272 Pl. Kent, Washington 98042, USA.

Lonny Lee Reinoehl er reparatør.

V.F.6.b.1)

Lisa Lei Reinoehl er født den 24. juli 1962 i Fayetteville. Hun blev gift med Keith N. Steinke.

Bosat: 21008 131 St. Courte Sumner, Washington 98390, USA.

Keith N. Steinke er bygningskonstruktør.

V.F.6.b.2)

Clint Michael Reinoehl er født den 17. september 1964 i Sioux Falls.

V.F.6.c.

Ronald James Andersen er født den 9. september 1945, og han døde den 25. marts 1972.

V.F.7.

Burnette Leon Andersen er født den 10. februar 1914 i Irene. Han blev gift med Alice Christiansen. Ægteskabet blev ophævet i 1964.

Bosat: 3614 Cottonwood St., Rapid City, South Dakota 57701, USA.

Burnette Leon Andersen har været farmer og tømrer.

V.F.7.a.

Dennis D. Andersen.

Bosat: 191 Hillcrest Dr., Torrington, Wyoming 82240, USA.

V.F.7.b.

Marlys Ann Andersen er født den 11. februar 1946 i Lennox, South Dakota. Hun blev gift den 11. februar 1972 i New Orleans, LA med Richard Rory Redman, der er født den 10. januar 1948 i Lafayette, LA som søn af Eileen og Karl Redman.

Bosat: 3728 Laurel St., New Orleans, LA 70115 USA.

Marlys Ann Andersen gik paa high school i Woonsocket, South Dakota, samt paa University of South Dakota i Springfield. Hun flyttede til New Orleans i Louisiana i 1966, var fra samme aar til 1982 director i American Lung Association og har siden været administrativ manager i virksomheden Robert F. de Castro Inc.

Richard Rory Redman gik paa high school i New Orleans samt paa Louisiana Tech i Ruston. Han har siden 1973 drevet selvstændig virksomhed med reparation af elektroniske systemer.

V.F.8.

Margaret Evelyn Andersen er født den 12. august 1916 i Lyon County, Minnesota, og hun døde den 5. november 1982 i Yankton. Hun blev gift med Charles Holzerland.

Charles Holzerland var farmer og tømrer i Yankton.

V.F.9.

George Eaton Andersen er født den 16. april 1918 i Ruthton, Minnesota. Han blev gift med Grace Smit.

Bosat: 121 Meyer Lane, Sioux Falls, South Dakota 57103, USA.

George Eaton Andersen har været farmer og tømrer.

V.F.10.

Elaine Lilly Andersen er født den 14. marts 1927 i Irene. Hun blev gift den 1. juni 1947 i Viborg med Arlo Wayne Andersen, der er født den 18. oktober 1925 i Centerpoint, South Dakota.

Bosat: Box 174, Viborg, South Dakota 57070, USA.

Elaine Lilly Andersen er ansat i bankvæsenet, og Arlo Wayne Andersen er elektriker.

V.F.10.a.

Kurt Wayne Andersen er født den 2. juni 1950 i Yankton. Han blev gift den 21. december 1974 i Madison, South Dakota med Kathryn Ann Schanzenbach, der er født den 2. oktober 1954 i Mobridge, South Dakota.

Bosat: 1702 South 4th Aberdeen, South Dakota 57410, USA.

Kurt Wayne Andersen er sygeplejerske, og Kathryn Ann Schanzenbach er lærer.

V.F.10.a.1) Erik Tyler Andersen er født den 26. april 1979 i Aberdeen, South Dakota.

V.F.10.b.

Stephanie Lynn Andersen er født den 30. august 1952 i Yankton. Hun blev gift den 3. september 1972 i Viborg med Dan R. Limmer, der er født den 31. juli 1952 i Madison.

Bosat: RR1, Box 180, Desmet, South Dakota 57231, USA.

Stephanie Lynn Andersen er kontoransat, og Dan R. Limmer er konservati-
on officer.

V.F.10.b.1) Jacob Daniel Limmer er født den 22. april 1979 i Pierre, South
Dakota.

V.F.10.b.2) Stefan Michael Limmer er født den 15. september 1980 i Huron,
South Dakota.

V.F.10.b.3) Jessie Marie Limmer er født den 21. maj 1986 i Desmet, South
Dakota.

V.F.10.c.

Glenn Reed Andersen er født den 9. september 1955 i Yankton. Han blev gift
den 23. august 1980 i Viborg med Roberta Jean Voice, der er født den 19.
februar 1962 i Chamberlain, South Dakota.

Bosat: 1007 North Phillips, Sioux Falls, South Dakota 57104, USA.

Glenn Reed Andersen er elektriker.

V.F.10.c.1) Christina Margaret Andersen er født den 22. oktober 1984 i
Sioux Falls.

V.G.

Søren Christian Andersen er født den 8. oktober 1881 paa Nørager Mark, Du-
rup sogn, og han døde den 5. november 1966 i Vestby, Haverslev sogn. Han
blev gift den 25. marts 1910 i Ravnkilde med Gertrud Marie Andersen. Hun
er født den 16. oktober 1886 i Fyrkilde, Ravnkilde sogn som datter af
gaardejer Anders Andersen og hustru Karoline, og hun døde den 7. juli 1946
paa Aalborg Sygehus.

Søren Christian Andersen gik i skole i Mejlby. Han var beskæftiget ved
landbrug forskellige steder fra sit 8. aar, og efter at have drevet en e-
jendom i Elbjerg i Kgs. Tisted sogn i nogle aar fra 1910 samt at have
gjort militærtjeneste fra 1914 til 1916 købte han en gaard i Vestby. Denne
gaard blev overtaget af sønnen Aksel (V.G.5.) i 1946, men Søren Christian
Andersen blev boende paa gaarden og deltog i driften af denne indtil sin
død.

Gertrud Marie Andersen gik i skole i Ravnkilde. Hun blev uddannet som

syerske og var beskæftiget som saadan paa forskellige gaarde indtil gif-
termaalet, efter hvilket hun blev medhjælpende hustru.

I ægteskabet er børnene V.G.1.-V.G.8.

V.G.1.

Niels Kristian Andersen er født den 16. januar 1912 i Elbjerg, Kgs. Tisted
sogn, og han døde den 22. maj 1985 i Haverslev. Han blev gift den 29. ju-
li 1934 i Aarestrup med Jenny Kristine Jensen, der er født den 23. april
1910 i Haverslev som datter af husmand Jens Kristian Jensen og hustru Kir-
stine Marie Kristensen.

Bosat: Vestbygade 12, Haverslev, Arden.

Niels Kristian Andersen gik i skole i Haverslev. Han var beskæftiget
som landbrugsmedhjælper forskellige steder, bl.a. hjemme, og efter at have
aftjent sin værnepligt i Viborg havde han plads som forkarl paa Nørlund
Gods i 1 aar indtil giftermaalet. Fra 1934 til 1979 drev han en ejendom i
Stausgaard paa ca. 14 tdr. land, og sideløbende kørte han bl.a. mælketur
til Haverslev Mejeri i ca. 25 aar. - Niels Kristian Andersen var kasserer
i borgerforeningen i Haverslev og hegnsynsmand for Brorstrup-Haverslev
Kommune i en aarrække.

Jenny Kristine Jensen gik i skole i Sønderup. Hun tjente som husassi-
stent i Haverslev i 1 aar, og efter at have arbejdet hjemme paa grund af
moderens sygdom i ca. 7 aar havde hun plads i huset i Sønderup i 1 aar ind-
til giftermaalet. Derefter var hun medhjælpende hustru paa ejendommen i
Stausgaard.

V.G.1.a.

Herluf Andersen er født den 12. november 1934 i Stausgaard, Haverslev
sogn. Han blev gift den 9. september 1958 i Viborg med Gerda Taul Madsen,
der er født den 19. april 1940 i Sdr. Rind som datter af gaardejer Søren
Kristian Madsen og hustru Jensine Sørensen Taul.

Bosat: Gl. Viborgvej 37, Hvam, Aalestrup.

Herluf Andersen gik i skole i Haverslev. Han var beskæftiget ved land-
brug i ½ aar, og efter at have staaet i lære som mejerist i Mejlby, Sul-
drup og Jordrup indtil 1953 arbejdede han som mejerist paa Mammen Mejeri i
1 aar. Herefter gjorde han militærtjeneste i Varde indtil 1956, sidst som
sergent efter at have været paa befalingsmandsskole i Ringsted, og han hav-

de nu ansættelse som mejerist i bl.a. Sdr. Rind, Bælum, Hvam og Nørager indtil begyndelsen af 1970erne. Siden 1973 har han været specialarbejder paa Derby i Aalestrup. - Herluf Andersen har været medlem af bestyrelsen for idrætsforeningen Kvik i en aarrække og var formand for samme i 7 aar.

Gerda Taul Madsen gik i skole i Sdr. Rind og hjalp derefter til hjemme hos forældrene paa Højgaard samme sted indtil giftermålet. Siden har hun været hjemmearbejdende husmoder.

V.G.1.a.1)

Anni Andersen er født den 18. december 1958 i Bælum. Hun blev gift den 14. august 1985 i Gl. Hvam med Palle Kjærgaard, der er født den 25. maj 1959 i Aalborg, Ansgar sogn som søn af montør Alf Laursen og operationsmedhjælper Hanne Kjærgaard.

Bosat: Mastruphøj 25, Støvring.

Anni Andersen tog 10. klasse i Aalestrup og var derefter elev paa Viborg Handelsskole i 1 aar, handels- og kontorlinjen. Hun stod i lære som frisør hos Tage Jacobsen i Kjellerup fra 1977 til 1980.

Palle Kjærgaard tog 10. klasse paa efterskolen i Rønde. Han blev udlært som rørsmed hos Erik Rasmussen i Svenstrup i 1981 og aftjente sin værnepligt ved eskadrille 670 paa flyvestation Aalborg i 1981-1982.

V.G.1.a.1)a) Janni Taul Kjærgaard er født den 11. marts 1983 paa Aalborg Sygehus Nord.

V.G.1.a.2)

Lis Andersen er født den 20. juli 1960 i Hvam. Hun blev gift den 2. juni 1984 i Hvam. Ægteskabet blev senere opløst.

Bosat: Tornstedsgade 9, Aalborg.

Lis Andersen bestod sproglig-samfundsfaglig studentereksamen paa Viborg Katedralskole i 1980 samt laboranteksamen paa Frederikshavn Tekniske Skole i 1981 og blev udlært som industrilaborant paa Mejeribrugets Centrallaboratorium i 1982, hvorefter hun fortsatte med at arbejde samme sted.

V.G.1.b.

Frede Andersen er født den 29. august 1937, og han døde den 25. november 1937.

V.G.1.c.

Herdis Andersen er født den 5. juli 1947 i Stausgaard, Haverslev sogn. Hun blev gift den 28. september 1974 i Hobro med Niels Ole Nielsen, der er født den 11. juli 1950 i Hvilsom som søn af forretningsfører Tage Bent Nielsen og hustru Karen Marie Jensen.

Bosat: Langmosegaard, Tollestrupvej 147, Hvilsom, Hobro.

Herdis Andersen tog realeksamen i Haverslev, blev udlært som bankassistent i Hobro Bank (nu Himmerlandsbanken) i 1967 og har siden været ansat som saadan samme sted, fra 1976 paa deltid. - Hun blev medlem af Hvilsom Skoleforening i 1982.

Niels Ole Nielsen gik i skole i Hvilsom. Han var beskæftiget ved landbrug forskellige steder indtil 1971, bl.a. hjemme paa Langmosegaard, og havde desuden et 5 maaneders ophold paa Uldum Højskole i 1968-1969. Efter at have gjort militærtjeneste i Skive i 1971-1972, sidst som sergent, var han elev paa Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg i 9 maaneder, og siden 1973 har han som 3. generation været ejer af Langmosegaard paa 56 hektar, som drives med svin. Endvidere begyndte han som minkavler i 1982. - Niels Ole Nielsen var medlem af Asmildkloster Landbrugsskoles elevforenings bestyrelse fra 1973 til 1984 og har derudover været aktiv i flere lokale foreninger, bl.a. idrætsforeningen.

V.G.1.c.1) Carsten Nielsen er født den 20. august 1975 i Hobro.

V.G.1.c.2) Allan Nielsen er født den 2. februar 1981 i Viborg.

V.G.2.

Ellen Andersen er født den 25. november 1913 i Elbjerg, Kgs. Tisted sogn, og hun døde den 1. juni 1982 i Mejlby. Hun blev gift den 28. oktober 1939 i Haverslev med Jens Peter Tolborg, der fik navneændring fra Kristensen. Han er født den 7. januar 1909 i Mejlby, Brorstrup sogn som søn af gaardejer Anders Peder Kristensen (Tolborg) og hustru Johanne Marie Bisgaard, og han døde den 25. december 1982 paa Aalborg Sygehus.

Ellen Andersen gik i skole i Haverslev og var bl.a. beskæftiget som husassistent i København samt paa Aarestrup Præstegaard inden giftermålet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmoder.

I forbindelse med hendes 60 aars fødselsdag skrev avisen:

"Fru Ellen Tolborg, Mejlby i Himmerland, fylder 60 aar i dag. Hun har

altid været en dygtig husmor, der i sin fritid er interesseret i haandarbejde og porcelænsmalning. I de senere aar, da hun har været tvunget til at opholde sig i kørestol et stykke tid, har hun ikke kunnet tage saa stor del i arbejdet, hun kunne ønske. Hun og hendes mand, Peter Tolborg, har overdraget deres gaard, som de drev i mange aar, til sønnen, og hos ham fejres fødselsdagen."

Jens Peter Tolborg gik i skole i Mejlby og var herpaa beskæftiget som landbrugsmedhjælper og kontrolassistent forskellige steder, afbrudt af et ophold paa Dalum Landbrugsskole. Ved giftemaalet overtog han faderens gaard, Mejlbygaard, som solgtes til sønnen Kurt (V.G.2.a.) i 1965.

Efter Jens Peter Tolborgs død skrev avisen:

"Peter Tolborg, Mejlby, er juledag død paa Aalborg Sygehus, 73 aar.

Peter Tolborg stammer fra Mejlby. Efter en tid at have arbejdet som kontrolassistent, overtog han sin fødegaard, som han for knap en snes aar siden overdrog til en søn.

Peter Tolborg har været sognefoged i Brorstrup sogn, og han var gennem mange aar forretningsfører for Mejlby Andelskasse. Han har gennem aarene bestridt en række tillidsposter i sit sogn. Han har saaledes været kasserer i det nu nedlagte Mejlby Andelsmejeri, været medlem af Brorstrup Menighedsraad samt medlem af bestyrelserne for Mejlby Brugsforening og Mejlby forsamlingshus.

I perioden 1958-70 var Peter Tolborg medlem af Brorstrup-Haverslev sogneraad, og i 1970 blev han medlem af Nørager kommunalbestyrelse. Her var han bl.a. formand for ligningskommissionen.

Peter Tolborg var et usædvanligt venligt og omgængeligt menneske, der i hele sin færd søgte at gøre det bedste for sine medmennesker. Hans ærlige og reelle væsen gjorde ham baade afholdt og respekteret i vide kredse."

V.G.2.a.

Kurt Tolborg er født den 27. februar 1941 i Mejlby, Brorstrup sogn. Han blev gift den 10. oktober 1964 i Mesinge med Margit Henriette Rasmussen, der er født den 11. juni 1941 i Salby, Mesinge sogn som datter af gaardejer Poul Olav Rasmussen og hustru Karen Poulsen.

Bosat: Mejlbygaard, Kjemtrupvej 33, Mejlby, Arden.

Kurt Tolborg gik i skole i Mejlby og var landbrugsmedhjælper forskellige steder, bl.a. hjemme. Han havde ophold paa Gudenaadalens Ungdomsskole samt

paa Frederiksborg Højskole og Bygholm Landbrugsskole i henholdsvis 1961 og 1963-1964. Siden den 1. januar 1965 har han været ejer af Mejlbygaard, som ved overtagelsen efter faderen var paa 45 tdr. land, men som nu er paa ca. 65 tdr. land. Desuden købte han Ørnhøjgaard ved Mejlby paa 54 tdr. land i 1981. - Kurt Tolborg har været medlem af bestyrelsen for Hobro Landboforening siden 1973 og næstformand for DLG (tidligere Mejlby Andels Grovforening) siden 1985. Forinden havde han været formand for grovforeningen i nogle aar.

Margit Henriette Rasmussen gik i skole i Mesinge og var desuden elev paa Hjemly Efterskole paa Midtfyn. Hun stod i butikslære i en manufakturforretning i Kerteminde, og efter et 8 maaneders ophold paa Frederiksborg Højskole i 1961-1962 virkede hun som 1. dame i Ankersens Manufakturforretning i Aars i 3 aar. Siden 1965 har hun været medhjælpende hustru. - Margit Henriette Rasmussen har i aarenes løb haft forskellige tillidshverv. Hun var bl.a. formand for LOF i Nørager Kommune fra 1971 til 1979, og i 1978 startede hun sammen med en veninde Midthimmerlands Musikskole DAMUKU, som i 1979 blev en selvstændig forening, for hvilken Margit Henriette Rasmussen siden har været daglig leder.

V.G.2.a.1)

Lars Tolborg er født den 5. august 1965 i Mejlby, Brorstrup sogn.

Han indledte efter endt skolegang et ophold paa Kogtved Søfartsskole, sejlede senere i Vestafrika i en periode og var desuden elev paa Lundbæk Landbrugsskole samt beskæftiget som langturschauffør, inden han fik plads paa en farm i Canada. - Lars Tolborg købte en gaard i Ll. Rørbæk i foraa-ret 1986.

V.G.2.a.2)

Henrik Tolborg er født den 7. maj 1968 i Mejlby, Brorstrup sogn.

Han tog 10. klasse paa Kolding-egnens Idrætsefterskole og har siden været beskæftiget ved landbrug forskellige steder, afbrudt af et ophold paa Lundbæk Landbrugsskole.

V.G.2.a.3)

Karen Tolborg er født den 13. juni 1975 i Hobro.

V.G.2.b.

Hanna Tolborg er født den 9. august 1943 i Mejlby, Brorstrup sogn. Hun blev gift den 21. september 1963 i Brorstrup med Thomas Børresen, der er født den 7. september 1940 i Rebstrup, Sønderup sogn som søn af gaardejer Nicolaj Børresen og hustru Ingeborg Elisabeth Nielsen.

Bosat: Birkevej 56, Tandrup, Aars.

Hanna Tolborg gik i skole i Mejlby og var herpaa beskæftiget ved husligt arbejde forskellige steder, bl.a. hjemme. Desuden havde hun ophold paa Gudenaadalens Ungdomsskole i 1958 og Frederiksborg Højskole i 1962-1963, og efter giftermålet var hun hjemmearbejdende husmoder indtil 1982, da hun begyndte som butiksassistent i Shell Center i Aars.

Thomas Børresen gik i skole i Aars i 8 aar. Han var beskæftiget ved landbrug forskellige steder i 2 aar, bl.a. paa Fyn, og efter at have gjort 18 maaneders tjeneste ved militærpolitiet i Fredericia, København og Aalborg indtil 1962 havde han et 9 maaneders ophold paa Malling Landbrugsskole. I 1963 købtes gaarden i Tandrup paa 78 tdr. land, og i 1969 startede han Himmerlands Tørrecentral, som i 1978 blev solgt til Shell. Siden har han været afdelingsleder paa Shell Farm.

V.G.2.b.1)

Dorthe Tolborg Børresen er født den 8. august 1964 i Tandrup, Aars sogn.

Bosat: Bispehavevej 107, Aarhus V.

Dorthe Tolborg Børresen bestod matematisk-fysisk studentereksamen i 1983, og efter bl.a. at have arbejdet i Grimstad i Norge i 1 aar begyndte hun som HA-studerende.

V.G.2.b.2)

Claus Tolborg Børresen er født den 12. februar 1969 i Farsø.

V.G.2.b.3)

Jesper Tolborg Børresen er født den 18. maj 1972 i Farsø.

V.G.2.c.

Preben Tolborg er født den 4. oktober 1947 i Mejlby, Brorstrup sogn. Han blev gift den 31. august 1974 i Simested med Ellen Birk Jensen, der er født den 16. september 1952 i Simested som datter af gaardejer Anton Ing-

vard Jensen og hustru Edith Cecilie Jensen.

Bosat: Mejlbjvej 69, Alstrup, Nørager.

Preben Tolborg gik i skole i Mejlbj. Han tjente som landbrugsmedhjælper forskellige steder indtil 1971, bl.a. i Lunde ved Varde samt hos broderen Kurt (V.G.2.a.), aftjente sin værnepligt ved Den kgl. Livgarde i København i 1968-1969 og havde desuden ophold paa Gudenaadalens Ungdomsskole i 1963-1964, Grundtvigs Højskole i Hillerød i 1969-1970 og Bygholm Landbrugsskole i 1970-1971. Siden 1971 har han drevet gaarden i Alstrup, der ved overtagelsen var paa 43 tdr. land, men hvortil der senere købtes yderligere 37 tdr. land.

Ellen Birk Jensen gik i skole i Simested samt i Aalestrup, hvor hun tog 10. klasse. Herefter tjente hun som husassistent hos en søster i Horsens i ca. 1 aar, og fra 1971 til 1974 gennemgik hun uddannelse til omsorgspædagog i Silkeborg, Hald Ege ved Viborg og København. Hun har siden været ansat som omsorgspædagog paa deltid paa Vestermarksskolen i Aars.

V.G.2.c.1) Line Birk Tolborg er født den 19. december 1975 i Hobro.

V.G.2.c.2) Sinne Birk Tolborg er født den 29. august 1977 i Hobro.

V.G.2.c.3) Peter Tolborg er født den 2. februar 1980 i Hobro.

V.G.3.

Anders Andersen er født den 4. oktober 1915 i Elbjerg, Kgs. Tisted sogn, og han døde den 26. november 1981 paa Aalborg Sygehus. Han blev gift den 17. maj 1937 i Trængstrup Frimenighedskirke med Dagny Kristensen, der er født den 14. oktober 1914 i Smorup, Brorstrup sogn som datter af gaardejer Jens Kristensen og hustru Johanne Kathrine Asp.

Bosat: Hjedsbækvej 382A, Suldrup.

Anders Andersen gik i skole i Haverslev og var derefter beskæftiget som landbrugsmedhjælper forskellige steder, bl.a. i Smorup og Gundestrup. Ved giftermålet købtes en ejendom i Hyllested, som han havde indtil 1943, og fra dette aar til sin død drev han en ejendom i Rodsted paa ca. 20 tdr. land. - Han var medlem af bestyrelsen for den lokale jagtforening i en aarrække.

Dagny Kristensen gik i Sønderup Friskole og var paa Levring Efterskole i 1930. Hun var beskæftiget som husassistent i nogle aar, havde et ophold paa Støvring Højskole i 1934 og arbejdede endvidere som syerske inden gif-

termaalet, efter hvilket hun blev medhjælpende hustru. - Ejendommen i Rodsted blev solgt i 1982, da hun bosatte sig i Suldrup.

V.G.3.a.

Ingrid Andersen er født den 3. januar 1938 i Hyllested, Suldrup sogn. Hun blev gift den 1. september 1963 i Trængstrup Frimenighedskirke med Anker Willy Lauridsen, der er født den 5. september 1938 i Nordby paa Fanø som søn af fisker Marius Lauridsen og hustru Anna.

Bosat: Strandgade 34, Sæby.

Ingrid Andersen gik i Sønderup Friskole og havde senere et ophold paa Gudenaadalens Ungdomsskole i 1954. Hun var beskæftiget som husassistent forskellige steder samt ansat i forretning hos bl.a. farbroderen Vagn (V. G.8.) i Næstved inden giftermålet og har siden været hjemmearbejdende husmoder, afbrudt af perioden fra 1976 til 1981, hvor hun havde ansættelse i Radiomontøren, Frederikshavn. - Ingrid Andersen afsluttede 9. og 10. klasse i 1984.

Anker Willy Lauridsen gik i skole i Nordby samt i Helsingør, hvor han tog realeksamen. Han stod i lære som skibsbygger paa Helsingør Værft, blev skibsiingeniør fra Helsingør Teknikum i 1962 og har siden arbejdet som saadanne forskellige steder, bl.a. i DFDS i København og paa Frederikshavn Værft.

V.G.3.a.1)

Iben Lauridsen er født den 7. august 1964 i Helsingør.

Bosat: Svanegade 19, København K.

Iben Lauridsen bestod samfundsfaglig studentereksamen i Frederikshavn og senere HH-eksamen i Esbjerg, hvorefter hun begyndte som handelselev hos Ostermann Petersen.

V.G.3.b.

Jens Kristian Andersen er født den 2. november 1939 i Hyllested, Suldrup sogn. Han blev gift den 2. november 1968 i Skarp-Salling med Anna-Marie Fredsgaard Jensen, der er født den 27. august 1945 i Rørbæk som datter af landbrugsmedhjælper Kristian Fredsgaard Jensen og hustru, ringer og graver Sørine Sørensen.

Bosat: Dalumvej 21, Suldrup.

Jens Kristian Andersen gik i Sønderup Friskole. Han var beskæftiget ved landbrug forskellige steder, gjorde militærtjeneste ved Gardehusarregimentet i Næstved fra 1958 til 1960 og havde ophold paa Gudenaadalens Ungdomsskole i 1956-1957 og Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg i 1962-1963. Desuden arbejdede han som maskinfører i Suldrup i ca. 3 aar, inden han i 1966 begyndte som chauffør for Nordjydsk Mejeriselskab i Aalborg.

Anna-Marie Fredsgaard Jensen gik i skole i Skarp-Salling og var beskæftiget som husassistent paa hjemegnen samt i Aalborg indtil giftermålet, afbrudt af et ophold paa Vejle Husholdningsskole i 1964-1965. Hun har siden giftermålet været dels hjemmearbejdende husmoder og dels rengøringsassistent.

V.G.3.b.1) Allan Fredsgaard Andersen er født den 30. april 1972 i Nibe.

V.G.4.

Kristine Andersen er født den 25. oktober 1917 i Vestby, Haverslev sogn. Hun blev gift den 31. maj 1940 i Haverslev med Kresten Kristensen. Han er født den 3. december 1914 i Tøttrup Vestergaard, Sønderup sogn som søn af gaardejer Peder Kristensen (Smed) og hustru Ane Marie Kristensen, og han døde den 28. maj 1983 paa Aalborg Sygehus.

Bosat: Jættestuevej 15, Suldrup.

Kristine Andersen gik i skole i Haverslev. Hun arbejdede som husassistent forskellige steder, hjemme samt i forretning hos bl.a. købmand Ejnar Nissen i Haverslev, og efter giftermålet var hun medhjælpende hustru paa Tøttrup Vestergaard. - Kristine Andersen har været medlem af bestyrelsen for husmoderkredsen i Sønderup i en aarrække.

Kresten Kristensen gik i Sønderup Friskole og var derefter beskæftiget som landbrugsmedhjælper hjemme samt i Sønderup i 2 aar, afbrudt af militærtjeneste i Viborg i 1935. I 1942 overtog han fødegaarden paa 44 tdr. land, som blev solgt paa grund af sygdom i 1972, og samme aar bosatte parret sig paa adressen i Suldrup. - Han var i aarenes løb medlem af bestyrelserne for flere lokale foreninger, bl.a. for kvægavlsforeningen i Sønderup.

V.G.4.a.

Ove Kristensen er født den 21. april 1943 i Tøttrup, Sønderup sogn. Han

blev gift den 22. marts 1969 i Sønderup med Else Marie Thomsen, der er født den 15. august 1948 i Sørup, Buderup sogn som datter af gaardejer Niels Kresten Rask Thomsen og hustru Jensine Marthine Jensen.

Bosat: Mastrupvej 28, Støvring.

Ove Kristensen blev efter endt skolegang handelsuddannet i Skivum Brugsforening. Senere arbejdede han paa en BP-servicestation i Aalborg i 3 aar samt i firmaet Hans Jensen A/S (kolonial en gros) i 5 aar, og efter at have været ansat som chauffør i Støvring Autotransport i 12 aar, heraf 2 aar som kørselsleder, begyndte han som fabriksarbejder i produktionen paa Hydrema i Støvring.

Else Marie Thomsen var efter endt skolegang beskæftiget som husassistent i et par aar. Siden har hun været ansat i daginstitutioner samt ved den kommunale hjemmedagpleje.

V.G.4.a.1)

Janni Tina Kristensen er født den 19. maj 1966 i Aalborg, Ansgar sogn.

Hun bestod nysproglig studentereksamen i 1986 og begyndte derefter som HH-studerende, sproglig linje.

V.G.4.b.

Per Kristensen er født den 30. april 1948 i Tøttrup, Sønderup sogn. Han blev gift den 28. maj 1977 i Sønderup med Annalise Hugaard Andersen, der født den 6. juni 1950 i Gundersminde, Ulfborg sogn som datter af maskinsmed Kresten Andersen og hustru Gertrud Marie Hugaard Madsen.

Bosat: Porsborgvej 49, Støvring.

Per Kristensen var efter endt skolegang beskæftiget som landbrugsmedhjælper samt som maskinfører i et entreprenørfirma, afbrudt af et 5 maaneders ophold paa Gudenaadalens Ungdomsskole. Sin værnepligt aftjente han ved Nørrejydske Artilleriregiment i Aarhus i 1968-1969, og han stod nu i lære som tømrer i Sønderup indtil 1973. Siden har han arbejdet forskellige steder, fra 1975 i K.K. Fritidshuse, Sørup.

Annalise Hugaard Andersen tog 9. klasse i Ulfborg og havde senere et 5 maaneders højskoleophold i Hadsten i 1969-1970. Hun var beskæftiget som husassistent samt ansat i forskellige forretninger indtil 1974 og har siden virket som montrice, først hos Søren T. Lyngsø i Aars og nu i Danish Marine Communication ved Støvring.

V.G.4.b.1) Heidi Haugaard Kristensen er født den 31. oktober 1977 i Aalborg Domsogn.

V.G.4.b.2) Berit Haugaard Kristensen er født den 19. juni 1983 i Buderup sogn.

V.G.5.

Aksel Andersen er født den 10. februar 1920 i Vestby, Haverslev sogn. Han blev gift den 4. januar 1950 i Sørup med Dora Knudsen, der er født den 25. oktober 1929 i Grøftager, Haverslev sogn som datter af gaardejer Jens Bernhard Knudsen og hustru Jenny Margrethe Nielsen.

Bosat: Vestbyen 1, Vestby, Arden.

Aksel Andersen gik i skole i Haverslev og var herpaa beskæftiget som landbrugsmedhjælper forskellige steder indtil 1946, afbrudt af et ophold paa Støvring Højskole i 1941-1942. Siden 1946 har han drevet fødegaarden paa ca. 30 tdr. land.

Dora Knudsen gik i skole i Sørup og tjente derefter som husassistent forskellige steder paa egnen indtil 1968, da hun begyndte som husbestyrerinde hos sin tilkommende mand.

V.G.5.a.

Frede Andersen er født den 23. april 1952 i Vestby, Haverslev sogn. Han blev gift med Esther. Ægteskabet blev senere ophævet.

Bosat: Kilen 12, Varde.

Frede Andersen arbejdede efter endt skolegang hjemme samt som tankpasser paa et bilværksted. Senere gjorde han militærtjeneste i 4½ aar, og efter bl.a. at have arbejdet paa Varde Staalværk samt paa en krudtfabrik og en gummifabrik i Sverige begyndte han som glasmontør ved Vrøgum Vinduer, Oksbøl.

V.G.5.a.1) Jimmi Aksel Andersen er født den 10. januar 1974 i Varde.

V.G.5.a.2) Ronni Kaj Andersen er født den 28. november 1980 i Oksbøl.

V.G.5.a.3) Stefan Andersen er født den 19. november 1981 i Oksbøl.

V.G.5.b.

Britta Andersen er født den 14. april 1957 i Vestby, Haverslev sogn. Hun blev gift den 16. maj 1982 i Haverslev med Freddy Vagn Hansen, der er født

den 12. oktober 1953 i Nyrup, Gislum sogn som søn af arbejdsmand Kristian Hansen og hustru, slagteriarbejder Else Kirstine Nielsen.

Bosat: Rypevej 8, Haverslev, Arden.

Britta Andersen tog realeksamen i Haverslev i 1974 og bestod studentereksamen paa gymnasiet i Aars i 1977. Hun tjente som husassistent i en periode, inden hun i 1978 kom i lære som kok paa Aars Hotel, og efter at være blevet udlært i 1982 fortsatte hun med at arbejde samme sted i ca. ½ aar. Desuden havde hun ansættelse paa Traktørstedet Østerskoven i Hobro i en periode, og siden februar 1985 har hun været kommunal dagplejer i Haverslev.

Freddy Vagn Hansen tog 9. klasse. Han blev udlært som tømrer i Svenstrup i 1974 og arbejdede derefter i Sverige i 7 maaneder, inden han blev ansat i Arden, hvor han var beskæftiget i 8 aar. Herpaa arbejdede han - som ansat i et dansk firma - i Norge i 8 maaneder samt i Godthaab og Sdr. Strømfjord i Grønland i 6 maaneder, og han startede nu i firmaet BHV, Hørby. Siden 1984 har han været ansat hos Myhlenberg i Arden.

V.G.5.b.1) Katja Maria Hansen er født den 8. februar 1981 i Haverslev.

V.G.5.b.2) Diana Bianca Hansen er født den 8. februar 1984 i Haverslev.

V.G.6.

Karl Andersen er født den 19. maj 1922 i Vestby, Haverslev sogn. Han blev gift den 1. januar 1945 i Rørbæk med Martha Magdalene Kristensen, der er født den 13. september 1921 paa Tulstrup Mark, Grynderup sogn som datter af gaardejer Karl Elle Kristen Kristensen og hustru Ane Kathrine Sørensen.

Bosat: Teglværksvej 4, Hobro.

Karl Andersen gik i skole i Haverslev og var derefter beskæftiget som landbrugsmedhjælper forskellige steder, bl.a. hjemme og paa Grynderupgaard, afbrudt af et ophold paa Vestbirk Højskole i 1942-1943. Ved giftermålet købtes en ejendom i Kjemtrup, hvor parret boede i ca. 3 aar, og Karl Andersen havde nu plads som bestyrer paa forskellige gaarde frem til 1969, bl.a. paa Skovladen i Hobro i ca. 10 aar. Fra 1969 til 1984 virkede han som ledningsarbejder ved Jydsk Telefon.

Martha Magdalene Kristensen gik i skole i Kjemtrup og var derefter beskæftiget ved husligt arbejde paa forskellige gaarde indtil giftermålet, bl.a. hjemme paa Rønhøjgaard ved Tulstrup. Siden giftermålet har hun været hjemmearbejdende husmoder og medhjælpende hustru.

V.G.6.a.

Vagn Andersen er født den 6. april 1946 paa Kjemtrup Mark, Grynderup sogn. Han blev gift i 1971 i Stenild med Anna Marie Naur Pedersen, der er født den 2. august 1951 i Stenild som datter af gaardejer Svend Aage Pedersen og hustru Margrethe Hansen.

Bosat: Katbjergvej 2, Mariager.

Vagn Andersen er mekaniker, og Anna Marie Naur Pedersen er omsorgsassistent.

V.G.6.a.1) Eva Naur Andersen er født den 26. juni 1971 paa Hobro Sygehus.

V.G.6.a.2) Bo Naur Andersen er født den 18. september 1974 paa Hobro Sygehus.

V.G.6.b.

Erik Andersen er født den 8. august 1954 i Skovladen, Hobro sogn. Han blev gift den 17. august 1985 i Skjellerup med Gyde Albrecht Christensen, der er født den 23. september 1959 i Sdr. Onsild som datter af murer Erik Christensen og hustru Marie Lene Albrecht.

Bosat: Mariagervej 105, Skjellerup, Hobro.

Erik Andersen gik i skole i Havbro, Skjellerup og Hobro. Han havde et 3 maaneders ophold paa havbro Ungdomsskole, blev udlært som mekaniker paa Fiat i Hobro i 1974 og aftjente sin værnepligt i København samt i Rønne paa Bornholm. Siden har han været ansat forskellige steder, nu paa BMW i Hobro.

Gyde Albrecht Christensen tog 9. klasse, stod i lære som ekspeditrice i Jysk Uldvare i Hobro og har gennemgaaet forskellige kontorkurser.

V.G.6.b.1) Christina Albrecht Andersen er født den 8. april 1982 i Hobro.

V.G.6.b.2) Anders Albrecht Andersen er født den 29. juni 1986 i Hobro.

V.G.7.

Alfred Andersen blev gift med Tekla.

Bosat: P.A. Wedels Vej 12, Skaarup Fyn.

Parret har 3 børn.

V.G.8.

Vagn Andersen er født den 10. februar 1928 i Vestby, Haverslev sogn. Han blev gift den 5. maj 1956 i Ringsted med Alice Schjelde, der er født den 28. juni 1929 i Errindlev som datter af gaardejer Harald Schjelde og hustru Hilda Marie Nielsen.

Bosat: Sct. Jørgens Park 99, Næstved.

Vagn Andersen blev handelsuddannet, havde ophold paa andelsskole og var beskæftiget som uddeler samt depotejer, inden han begyndte som repræsentant. - Sin værnepligt aftjente han ved Søværnet.

Alice Schjelde tog præliminæreksamen. Hun er butiksassistent.

V.G.8.a.

Birger Andersen er født den 18. juli 1955 i Næstved. Han blev gift med Anne.

Bosat: Bøgevej 8, Fensmark, Næstved.

Birger Andersen er bankfuldmægtig/souschef, og Anne er klinikassistent.

V.G.8.b.

Morten Schjelde Andersen er født den 14. november 1959 i Ringsted. Han lever sammen med Helle Merete Olsen, der er født den 29. april 1963 i København, Betlehems sogn som datter af montør Knud Olsen og hustru, plejerske Anne Lise Jørgensen.

Bosat: Aadalen 10, Mogenstrup, Næstved.

Morten Schjelde Andersen tog realeksamen, bestod handelseksamen og blev udlært som bankassistent. Han er nu bankbestyrer.

Helle Merete Olsen tog 9. klasse, gennemgik EFG-basisåret indenfor handel og kontor og blev udlært som butiksassistent i FDB. Hun er nu ansat som omraadeleder for frugt og grønt hos en købmand.

V.H.

Ane Cathrine Andersen er født den 8. februar 1884 paa Nørager Mark, Durup sogn, og hun døde den 24. januar 1954 i Ejstrup, Asferg sogn. Hun blev gift den 25. marts 1912 i Durup med Niels Christian Mortensen. Han er født den 14. august 1873 i Gislum som søn af husmand Jens Christian Mortensen og hustru Sidsel Jensdatter, og han døde den 22. december 1934 i Tobberup, Hørby sogn.

Niels Christian Mortensen nævnes ved giftermålet som arbejdsmand og havde herefter en ejendom i Tobberup. - Ejendommen blev overtaget af sønnen Ejler (V.H.2.) i 1941.

I ægteskabet er børnene V.H.1.-V.H.7.

V.H.1.

Sigfred Mortensen er født den 24. juni 1913 i Tobberup, Hørby sogn, og han døde den 23. juli 1978 i Hobro. Han blev gift den 23. januar 1938 i Mariager med Elisa Margrethe Christensen, der er født den 30. september 1914 i Aarhus som datter af arbejdsmand Jens Peter Christensen og hustru Marie Stenfeldt.

Bosat: Hodalsvej 21, Hobro.

Sigfred Mortensen gik i skole i Hørby og var derefter beskæftiget som landbrugsmedhjælper forskellige steder, afbrudt af et ophold paa Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg i 1937. Han overtog sammen med sin hustru sine svigerforældres gaard i Fjelsted i 1940, og efter at have drevet denne i en aarrække emigrerede parret til Canada, hvor det boede fra 1956 til 1976. I denne periode havde Sigfred Mortensen bl.a. plads som bestyrer paa en gaard ved Toronto i ca. 8 aar.

Elisa Margrethe Christensen gik i skole i Fjelsted, hvor hun voksede op hos Niels Christensen og hustru. Hun havde ophold paa Vallekilde Højskole og Ollerup Gymnastikhøjskole inden giftermålet, efter hvilket hun blev medhjælpende hustru, og i perioden i Canada virkede hun bl.a. som housekeeper i 8 aar.

Elisa Margrethe Christensen medbragte i ægteskabet sønnen Niels, født den 18. januar 1931.

V.H.1.a.

Steen Steenfeldt Mortensen er født den 23. november 1938 i Fjelsted, Mariager sogn. Han blev gift med Aase.

Bosat: 7333 Manion Road, Mississauga, Ontario L4T 2K7, Canada.

Steen Steenfeldt Mortensen er mekaniker, og parret har 2 børn.

V.H.1.b.

Aase Steenfeldt Mortensen er født den 29. maj 1940 i Fjelsted, Mariager sogn. Hun blev gift Hjort.

Bosat: RR1 Creemore, Ontario LOM 1G0, Canada.

Aase Steenfeldt Mortensen er nattevagt og har 4 børn.

V.H.1.c.

Bendt Christian Steenfeldt Mortensen er født den 11. december 1941 i Fjelsted, Mariager sogn. Han blev gift med Angela.

Bosat: Canada.

Bendt Christian Steenfeldt Mortensen er ansat i en bank, og parret har et barn.

V.H.1.d.

Anne Marie Steenfeldt Mortensen er født den 6. oktober 1945 i Fjelsted, Mariager sogn. Hun blev gift den 23. februar 1963 i Hamilton i Canada med Niels Ebbe Krogsgaard Jensen, der er født den 5. januar 1935 i København som søn af gaardejer Ole Jensen og hustru Rigmor Olsen.

Bosat: Allëgaarden, Adellers Allë 165, Hørve Lammefjord, Svinninge.

Anne Marie Steenfeldt Mortensen gik i skole i Fjelsted og Raaby samt i Canada, hvor hun var hjemmearbejdende husmoder indtil 1964, da parret bosatte sig i Danmark. Siden har hun været medhjælpende hustru og gaardejer.

Niels Ebbe Krogsgaard Jensen gik i Faarevejle Friskole. Han var beskæftiget ved landbrug forskellige steder, bl.a. hjemme paa Allëgaarden, gjorde tjeneste ved Den kgl. Livgarde fra 1954 til 1957 og var desuden ansat paa en maskinstation samt elev paa Korinth Landbrugsskole, inden han i 1960 flyttede til Canada, hvor han opholdt sig i ca. 4 aar. I denne periode arbejdede han bl.a. ved landbrug samt paa slagteri. Efter tilbagekomsten til Danmark havde han plads som bestyrer paa Vangsbo i 15 maaneder, og siden 1965 har han drevet Allëgaarden, fra 1974 med kvægbesætning.

V.H.1.d.1) Ole Steenfeldt Jensen er født den 15. november 1963 i Canada.

V.H.1.d.2) Marianne Steenfeldt Jensen er født den 16. november 1965 i Nykøbing Sj.

V.H.1.d.3) Kim Sigfred Steenfeldt Jensen er født den 25. marts 1970 i Nykøbing Sj.

V.H.1.d.4) Susanne Steinfeldt Jensen er født den 5. august 1972 i Holbæk.

V.H.1.d.5) Niels Steinfeldt Jensen er født den 9. januar 1976 i Holbæk.

V.H.1.e.

Jens Steinfeldt Mortensen er født den 25. marts 1949 i Fjelsted, Mariager sogn. Han blev gift med Sonja.

Bosat: Elmelundsvej 9, Dalbyover, Havndal.

Jens Steinfeldt Mortensen er vognmand, og parret har 2 børn.

V.H.1.f.

Inger Steinfeldt Mortensen er født den 16. januar 1951 i Fjelsted, Mariager sogn. Hun blev gift med Vaughn Gunby.

Bosat: RR2 Waterdown, Ontario LOR 2H0, Canada.

Ægteparret har 3 børn.

V.H.2.

Ejler Mortensen er født den 27. oktober 1914 i Tobberup, Hørby sogn. Han blev gift den 10. november 1940 i Veggerby med Gerda Thomine Pedersen, der er født den 9. august 1920 i Nysum, Ravnkilde sogn som datter af gaardejer Anton Pedersen og hustru Jensine Sørensen.

Bosat: Bøgevej 36, Hobro.

Ejler Mortensen gik i skole i Hørby og var herpaa beskæftiget ved landbrug forskellige steder, afbrudt af militærtjeneste i Aarhus i 1936-1937. Efter at have været bestyrer for moderen indtil 1941 overtog han hendes ejendom paa 30 tdr. land, som han drev frem til 1970, da han og hustruen bosatte sig paa adressen i Hobro.

Gerda Thomine Pedersen gik i skole i Nysum og tjente herpaa som husassistent i bl.a. Hobro og Tobberup indtil giftermålet, efter hvilket hun blev medhjælpende hustru.

V.H.2.a.

Inger Margrethe Mortensen er født den 27. april 1941 i Tobberup, Hørby sogn.

Bosat: Bøgevej 36, Hobro.

V.H.2.b.

Esther Kathrine Mortensen er født den 15. april 1943 i Tobberup, Hørby sogn. Hun blev gift den 15. april 1965 i Hørby med Jan Jensen Møller, der er født den 4. september 1940 i Lund, Tamdrup sogn som søn af tømrermester Jens Jensen Møller og hustru, syerske Ellen Marie Pedersen.

Bosat: Lyngbakken 12, Lystrup.

Esther Kathrine Mortensen gik i skole i Hørby samt i Hobro, hvor hun tog realeksamen. Hun blev udlært som kontorassistent paa Jesper Dinesens Tekstilfabrik i Hobro i 1963 og har siden arbejdet som saadan forskellige steder, først paa Rigshospitalet i København i ca. 15 maaneder, dernæst paa Socialforvaltningen i Herning i 1½ aar samt paa Socialforvaltningen i Gentofte og fra 1970 paa Socialforvaltningen i Aarhus.

Jan Jensen Møller gik i skole i Lund samt i Horsens, hvor han tog mellemenskoleeksamen. Han stod i lære som tømrer hos faderen i 1 aar samt i Nim i 3 aar, og efter at være blevet udlært i 1960 begyndte han paa ingeniørskolen i Horsens, hvorfra han blev færdiguddannet som ingeniør i 1963. Herefter paa aftjente han sin værnepligt i Holbæk samt i Jægersborg indtil hjemsendelsen i 1964, og efter at have arbejdet som ingeniør i Herning og København indtil 1970 kom han til Aarhus, hvor han siden 1972 har været ingeniør paa stadsingeniørens kontor, hygiejnisk afdeling.

V.H.3.

Ellen Mortensen er født den 1. marts 1916 i Tobberup, Hørby sogn. Hun blev gift den 23. februar 1936 i Glostrup med Knud Viggo Johannes Nielsen, der er født den 6. december 1906 i Løgtved, Viskinge sogn som søn af arbejdsmand Rasmus Nielsen og hustru Jensine Katrine Jensen.

Bosat: Ejstrupvej 44, Ejstrup, Faarup.

Ellen Mortensen gik i skole i Hørby og var beskæftiget som husassistent paa hjemegnen samt paa Sjælland inden giftermålet, efter hvilket hun blev medhjælpende hustru.

Knud Viggo Johannes Nielsen gik i skole forskellige steder, bl.a. i Bjergsted. Han var beskæftiget ved landbrug forskellige steder fra sit 9. aar, og efter at have været jord- og betonarbejder i København fra 1935 til 1939 købte han ejendommen paa adressen. Denne ejendom var ved overtagelsen paa 10 tdr. land, hvortil der senere købtes yderligere 5 tdr. land, og jorden blev frasolgt i 1972. Sideløbende med driften af ejendommen i Ej-

strup kørte Knud Viggo Johannes Nielsen som hestekusk i tørvemoserne i Kousted og Asferg under 2. Verdenskrig samt mælketur til Faarup Mejeri fra 1945 til 1948.

V.H.3.a.

Tove Nelly Nielsen er født den 6. juni 1936 i Glostrup. Hun blev gift den 12. juli 1958 i Asferg med Ernst Frederik Krüger Jensen, der er født den 3. november 1933 i Tørring ved Lemvig som søn af husmand Bertel Jensen og hustru Caroline Elise Krüger.

Bosat: Søborgvej 8, Randers.

Tove Nelly Nielsen tog præliminæreksamen i Randers i 1953 og blev dimitteret som lærer fra Skive Seminarium i 1958. Siden har hun undervist paa Hobrovejens Skole, Randers.

Ernst Frederik Krüger Jensen bestod studentereksamen paa Rungsted Stats-skole i 1954 og blev dimitteret som lærer fra Skive Seminarium i 1958. Sin værnepligt aftjente han i 1959-1960, og siden har han undervist paa Hobrovejens Skole, Randers.

V.H.3.a.1)

Jette Krüger Jensen er født den 16. april 1959 i Randers. Hun lever sammen med Ingo Koop Jensen, der er født den 28. september 1959 i Haderslev som søn af ovnsættermester Eduard Friedrich Jensen og hustru, reseptionsassistent Anni Margrethe Olesen.

Bosat: Torvegade 10, Randers.

Jette Krüger Jensen tog realeksamen i Randers i 1976 og bestod matematisk studentereksamen paa Randers Statsskole i 1979. Hun gennemgik uddannelse til hospitalslaborant og har siden 1982 været ansat paa Patologisk Institut, Randers Centralsygehus, hvor hun i 1986 desuden blev instruktionslaborant.

Ingo Koop Jensen tog 10. klasse paa den tyske skole i Haderslev. Han blev udlært som automekaniker i firmaet Hesselberg Automobiles i Haderslev i 1980, og efter at have aftjent sin værnepligt ved HMAK i Høvelte i 1980-1981 samt at have gennemgaaet videreuddannelse til maskintekniker med speciale i driftsteknik paa Københavns Tekniske Skole i 1981-1982 begyndte han som ingeniørstuderende paa Aarhus Teknikum.

V.H.3.a.2)

Lene Krüger Jensen er født den 1. september 1961 i Randers.

V.H.3.b.

Inge Nielsen er født den 26. maj 1937 i Gentofte. Hun blev gift den 16. maj 1959 i Asferg med Svend Christensen, der er født den 19. august 1928 i Jegstrup, Ravnstrup sogn som søn af gaardejer Hans Christensen og hustru Laura Friborg.

Bosat: Jegstrupvej 97, Jegstrup, Viborg.

Inge Nielsen gik i skole i Asferg. Hun tjente som husassistent paa hjemegnen samt i Højslev ved Skive, og efter et ophold paa sygeplejehøjskolen i Ubberup var hun sygeplejeelev paa Viborg Sygehus i 2 aar indtil giftermålet. Siden har hun været medhjælpende hustru og hjemmearbejdende husmoder.

Svend Christensen gik i skole i Ravnstrup og var herpaa beskæftiget som landbrugsmedhjælper forskellige steder indtil 1957, bl.a. hjemme og i Haderup. Siden 1957 har han drevet gården i Jegstrup paa 20 tdr. land, som han overtog efter sine forældre.

V.H.3.b.1)

Lis Friborg Christensen er født den 16. maj 1964 paa Aarhus Kommunehospital. Hun lever sammen med Hans Peter Mogensen, der er født den 19. marts 1956.

Bosat: Gaarsdalvej 15, Ravnstrup, Viborg.

Lis Friborg Christensen er specialarbejder, og Hans Peter Mogensen er chauffør.

V.H.3.b.1)a) Hans Christensen er født den 30. december 1983 i Viborg.

V.H.3.b.2)

Niels Peter Christensen er født den 31. marts 1967.

V.H.3.c.

Svend Nielsen er født den 24. februar 1941 i Ejstrup, Asferg sogn. Han blev gift første gang den 1. juni 1964 i København med Birgit Hedegaard Petersen, der er født den 6. november 1944 paa Rigshospitalet i København.

Ægteskabet blev ophævet i 1970, og Svend Nielsen giftede sig anden gang den 10. november 1972 i Ebeltoft med Inger Quist Kristensen, der er født den 6. august 1939 i Kirketerp, Veggerby sogn som datter af husmand Niels Peter Quist Kristensen og hustru Toline Kristine Larsen.

Bosat: Bækparken 6, Valsgaard, Hobro.

Svend Nielsen gik i skole i Asferg. Han hjalp til hjemme paa forældrenes ejendom i ca. 2 aar, og efter at være blevet udlært som maskinarbejder paa Buchtrupps Maskinfabrik i Randers i 1961 samt at have gjort 16 maaneders militærtjeneste i Fredericia i 1961-1962 virkede han som maskinarbejder i Randers indtil 1974, afbrudt af 1 aar i København. Siden 1974 har han været ansat forskellige steder i Hobro, først paa Carmen Clairol i 7 aar og nu paa Temco.

Inger Quist Kristensen gik i skole i Veggerby. Hun arbejdede hjemme indtil 1957, og efter at have virket som konditor paa Frisko Is i Herlev i 8 aar samt som bestyrer paa vandrerhjemmet i Hobro i ca. 2 aar havde hun ansættelse som kantinehjælper paa Randers Sygehus i ca. 5 aar frem til 1973. Herefter var hun bestyrer af Valsgaard Forsamlingshus i 2 aar, og siden har hun bl.a. arbejdet som rengøringsassistent paa Hobro Sygehus samt som pakkedame paa Temco i Hobro, sidstnævnte sted i ca. ½ aar i 1985. Desuden tog hun 8. og 9. klasse i 1983-1984.

V.H.3.c.1) Lone Hedegaard Nielsen er født den 6. oktober 1964 i Randers.

V.H.3.c.2) Kurt Hedegaard Nielsen er født den 2. juni 1967 i Randers.

V.H.3.c.3) Lise-Lotte Quist Nielsen er født den 18. juli 1973 i Handest, Glenstrup sogn.

V.H.3.d.

Anne Lykke Nielsen er født den 6. april 1945 i Ejstrup, Asferg sogn. Hun blev gift den 29. maj 1976 i Asferg med Ole Christian Olesen, der er født den 21. november 1946 i Morild, Taars sogn som søn af arbejdsmand Henry Peder Olesen og hustru Krista Emilie Jensen.

Bosat: Pilevænget 30, Faarup.

Anne Lykke Nielsen gik i skole i Asferg samt i Randers indtil 1961. Hun var bl.a. beskæftiget som fabriksarbejder, inden hun begyndte paa Skive Seminarium, hvorfra hun blev dimitteret som lærer i 1969, og siden har hun undervist forskellige steder, først paa Markedsgades Skole i Randers

og fra 1976 paa Nørrevangsskolen samme sted.

Ole Christian Olesen gik i skole i Randers, hvor han voksede op hos sin moster og onkel, Mary og Anker Andersen. Han blev udlært som smed og maskinarbejder i firmaet Hein & Sønners Eftf. i Randers i 1969, og efter at have aftjent sin værnepligt ved flyvevaabnet i Karup og København i 1969-1970 arbejdede han som svend i sin gamle læreplads frem til 1972. Desuden var han medhjælper paa et fritidshjem i Randers samt elev paa Hadsten Højskole i 4 maaneder i 1973, inden han begyndte paa Jydsk Børnehaveseminarium i Aarhus, hvorfra han blev færdiguddannet som pædagog i 1976, og siden har han haft ansættelse som saadan forskellige steder, fra 1983 i Vangdalparkens Børnehave, Randers.

V.H.3.d.1) Thomas Lykke Olesen er født den 4. februar 1976 i Randers.

V.H.3.d.2) Mette Lykke Olesen er født den 4. februar 1976 i Randers.

V.H.4.

Karl Mortensen er født den 28. juni 1917 i Tobberup, Hørby sogn, og han døde som ugift den 4. juli 1977.

Han var landmand og bosat i Ejstrup ved Asferg.

V.H.5.

Kristine Mortensen er født den 23. november 1918 i Tobberup, Hørby sogn. Hun blev gift den 22. juni 1945 i Hobro med Axel Frederik Jespersen. Han er født den 10. august 1911 i Randers som søn af rørlægger Niels Peter Jespersen og hustru, hjemmesyerske Jensine Terp, og han døde den 21. marts 1977 i Hobro.

Bosat: Grøndalsvej 20D, Hobro.

Kristine Mortensen gik i skole i Hørby og tjente derefter som husassistent forskellige steder indtil giftemaalet, afbrudt af et ophold paa husholdningsskolen i Hadsten i 1940-1941. Efter giftemaalet var hun bl.a. medhjælpende hustru paa mandens maskinsnedkeri. - Fritidsinteresse: oliemaleri.

Axel Frederik Jespersen gik i skole i Randers. Han stod i lære som maskinsnedker samme sted, aftjente sin værnepligt i Aarhus og arbejdede som svend paa bl.a. Hobro Skibsværft, inden han i 1949 startede eget maskinsnedkerværksted, som han drev i ca. 15 aar. Derefter arbejdede han indenfor sit fag forskellige steder i Hobro indtil sin død.

V.H.5.a.

Ole Jespersen er født den 2. december 1945 i Hobro. Han blev gift den 23. juni 1979 i Børkop med Birthe Jørgensen, der er født den 10. april 1951 i Rurup, Branderup sogn som datter af smedemester Marius Jørgensen og hustru Emma Jensen.

Bosat: Skovgaardsparken 52, Brejning, Børkop.

Ole Jespersen gik paa Hobro Nordre Skole i 9 aar samt paa Hobro Gymnasium i 3 aar. Han var stud. scient. ved Aarhus Universitet indtil 1973, og efter ½ aar som lærerkandidat i Skanderborg aftjente han sin værnepligt paa flyvestation Karup samt paa Vildtbiologisk Station paa Kalø i 1973-1974. Siden har han været adjunkt paa Rødkilde Gymnasium, Vejle. - Ole Jespersen har været medlem af bestyrelsen for Naturfredningsforeningens lokalkomite siden 1980 og for Dansk Ornitologisk Forenings Vejle-afdeling siden 1985. Desuden var han formand for Plant-et-træ-kampagnen i Børkop Kommune i 1983-1984.

Birthe Jørgensen gik i skole i Rurup og Branderup samt i Toftlund, hvor hun tog realeksamen i 1968, og i 1973 bestod hun studentereksamen paa Ribe Katedralskole. Hun blev cand. mag. fra Odense Universitet i 1986 og havde desuden forskelligt arbejde i uddannelsesperioden.

Birthe Jørgensen har fra et tidligere ægteskab datteren Janne Jeppesen, født den 9. februar 1971 i Rødding.

V.H.5.a.1) Thomas Jespersen er født den 30. oktober 1980 i Vejle.

V.H.5.b.

Lisbeth Birgit Jespersen er født den 30. juni 1949 i Hobro. Hun lever sammen med Henning Skov Jensen, der er født den 3. april 1949 i Aarhus som søn af snedker Villy Oskar Jensen og hustru, ekspeditrice Sigrid Skov Nielsen.

Bosat: Rugmarken 14, Hørning.

Lisbeth Birgit Jespersen tog realeksamen i Hobro i 1966 og bestod den 1-aarige handelseksamen i Randers i 1967. Hun blev udlært som kontorassistent paa Hobro og Omegns Andelsslakteri i 1969, bestod HH-eksamen paa Aarhus Købmandsskole i 1972 og havde derefter forskelligt arbejde indtil 1975, da hun blev ansat paa Statsbiblioteket i Aarhus, hvor hun har været overassistent siden 1984. Sideløbende blev hun færdiguddannet som ensprog-

lig korrespondent i tysk fra Handelshøjskolen i Aarhus i 1978.

Henning Skov Jensen tog realeksamen i Randers i 1966. Han blev udlært som maskinarbejder paa Randers kommunale Elværk i 1970, og efter at være blevet maskiningeniør fra Aarhus Teknikum i 1975 samt at have aftjent sin værnepligt i Randers og København i 1975-1976 fik han ansættelse hos Møller & Jochumsen i Horsens. Her har han været salgschef siden 1981. - Henning Skov Jensen underviste i fysik og kemi paa FOF Aftenskole i Randers fra 1971 til 1981.

V.H.5.b.1) Iben Skov Jensen er født den 24. oktober 1981 i Skanderborg.

V.H.6.

Poul Mortensen er født den 15. april 1920 i Tobberup, Hørby sogn, og han døde ca. 2 maaneder gammel af kighoste.

V.H.7.

Poul Mortensen er født den 22. december 1924 i Tobberup, Hørby sogn.

Bosat: Bredfjällsgatan 4, S-42435 Angered, Sverige.

Poul Mortensen er fabriksarbejder.

V.J.

Niels Andersen er født den 19. november 1886 i Nørager, Durup sogn, og han døde den 7. juni 1967 i Hobro. Han blev gift den 19. november 1910 i Ravnkilde med Karen Marie Andersen. Hun er født den 2. juni 1886 paa Hvarre Hede, Vebbestrup sogn som datter af husmand Niels Christian Andersen og hustru Karen Kirstine Pedersen, og hun døde den 27. oktober 1963 i Haverslev.

Sønnen Niels Christian Andersen har fortalt følgende om sine forældre:

"Karen Marie og Niels Andersen lærte hinanden at kende i Fyrkilde, hvor de tjente sammen. I april 1911 overtog de en forsømt landejendom paa 24 tdr. land i Stausgaard ved Haverslev. Ved haardt slid fik de opdyrket den del af jorden, som laa hen i lyng. Mange vognlæs sten blev møjsommeligt samlet sammen, de største efter at være sprængt i stykker. Der blev plantet en række gran og fyr for at give læ og dæmme op for den haarde storm, der skabte sandflugt om foraaet. Senere købtes 2 tdr. land eng- og tørvejord i Brorstrup Kær. Gaarden blev drevet med stort husdyrhold med meget

indkøbt korn og kraftfoder. Efterhaanden kom marken ved hjælp af megen gødning til at give gode afgrøder.

Under 1. Verdenskrig 1914-1918 var Niels Andersen indkaldt til sikringsstyrken i København. Det betød en stor belastning for hjemmet. 33 gange maatte han rejse frem og tilbage over bælteerne paa fridage. Det var haardt for Karen Marie, der alene maatte passe bedriften, samtidig med, at der var 2 smaapiger at tage sig af. Niels Andersen fik flere tillidshverv, bl. a. som medlem af sogneraadet og menighedsraadet samt som medlem af bestyrelsen for Mejlby Brugsforening. Han var nært knyttet til sin ældste bror, der ejede nabogaarden. I 1956 flyttede Karen Marie og Niels Andersen til Haverslev, hvor de havde købt en villa. Gaarden var forinden blevet afhændet til datteren Anna Kirstine og hendes mand Erling Dalum.

Karen Marie Andersen var en stilfærdig personlighed, der afgørende prægede hjemmet, som var meget aabent og gæstfrit. Det gjaldt baade overfor naboer og andre, der kom til huse - ogsaa børnenes venner. "Børnenes venner er ogsaa vore venner" var et udtryk, som de begge brugte. Gennem aarene kom der ogsaa fra byen feriebørn, som trængte til at komme paa landet.

Karen Marie ejede en sjælden energi. Hun tog aktiv del i arbejdet paa marken og i stalden. I 1951 rammes hun af en alvorlig hjerneblødning, der lammede hende for en tid, men hun kæmpede for at genvinde kræfterne, og de kom da ogsaa delvis tilbage. - Hun kom til at præge mand og børn med sin alvorlige kristentro. Kirken var deres andet hjem."

I ægteskabet er børnene V.J.1.-V.J.4.

V.J.1.

Erna Marie Andersen er født den 6. juni 1914 i Stausgaard, Haverslev sogn. Hun blev gift den 12. februar 1939 i Haverslev med Henry Verner Rasmussen Stage. Han er født den 30. januar 1910 i Torup, Hammer sogn som søn af gaardejer Lars Peter Rasmussen Stage og hustru Johanne Pedersen, og han døde den 27. januar 1973 i Fakse.

Bosat: Bredgade 23, Haslev.

Erna Marie Andersen gik i skole i Haverslev, havde et ophold paa Haslev Højskole i 1933 og arbejdede i Magasin du Nord i København i 5 aar. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru i mandens bageri, Kongsted Bageri, som parret drev indtil den 31. december 1972, da sønnen Knud (V.J.1.b.) overtog forretningen.

V.J.1.a.

Vagner Stage er født den 29. juli 1939 i Kongsted. Han blev gift den 16. juni 1962 i København med Irene Margrethe Werner, der er født den 7. juni 1940 i Lyngby sogn. Ægteskabet blev ophævet i 1967.

Bosat: Trimmelbanken 10, Træden, Brødstrup.

Vagner Stage tog realeksamen i 1956. Han gjorde militærtjeneste ved marinen i 1959-1960, havde et ophold paa Askov Højskole i 1961 og bestod studentereksamen i 1964 samt lærereksamen i 1973. Siden har han været ansat paa Birkelundskolen i Albertslund.

Irene Margrethe Werner er bibliotekar.

V.J.1.a.1)

Camilla Irene Stage er født den 29. oktober 1962 i København.

Bosat: Kongshøjgade 2, København V.

Camilla Irene Stage var bl.a. elev paa Juelsminde Efterskole og tog 10. klasse i Skals. Senere var hun paa kunsthøjskole i Holbæk samt paa billedskole i København, og hun har arbejdet med kostuner, scenografi og dans. Hun er p.t. under videreuddannelse paa Balletakademiet i Göteborg, Sverige.

V.J.1.a.2)

Aslak Stage er født den 26. november 1971 i København.

V.J.1.b.

Knud Henning Stage er født den 7. januar 1941 i Kongsted. Han blev gift den 4. august 1963 i Sdr. Hygum med Dorteia Hansen Pedersen, der er født den 22. september 1938 i Knorborg, Sdr. Hygum sogn som datter af gaardejer Alfred Pedersen og hustru Karen Andrea Hansen.

Bosat: Drosselvej 9, Rønnede.

Knud Henning Stage er bagemester, og Dorteia Hansen Pedersen er forretningsleder.

V.J.1.b.1)

Birgitte Stage er født den 24. februar 1964 i Knorborg, Sdr. Hygum sogn.

Bosat: Østerbrogade 118, København Ø.

Birgitte Stage er korrespondent.

V.J.1.b.2)

Betina Stage er født den 28. april 1968 i Brændstrup, Rødding sogn.

Hun er studerende.

V.J.1.c.

Asger Stage er født den 31. marts 1942 i Kongsted. Han blev gift den 16. juni 1963 i Hylleholt med Anne-Marie Bodil Jensen, der er født den 31. maj 1942 i Solbjerg sogn paa Frederiksberg som datter af Henry Verner Jensen og hustru Frida Kathrine Jørgensen.

Bosat: Højgaardsvejen 9, Haslev.

Asger Stage er time share konsulent, og Anne-Marie Bodil Jensen er kon-torchef.

V.J.1.c.1) Christina Anja Jung Stage er født den 2. januar 1973 i Korea.

V.J.1.d.

Niels Peter Stage er født den 21. maj 1946 i Kongsted. Han blev gift den 6. september 1975 i Ringsted med Birgit Kristensen, der er født den 15. oktober 1945 i Skodsborg som datter af Karl Verner Kristensen og hustru Agnes Marie Hansen.

Bosat: Høedvej 77, Jystrup Midtsj.

Niels Peter Stage tog realeksamen i Kongsted. Han havde $\frac{1}{2}$ aars ophold paa Hindholm Højskole, blev færdiguddannet som socialpædagog fra børnefor-sorgsseminariet i Jægerspris i 1968 og har været ansat paa behandlings-hjemmet Næbs Møllegaard i Jystrup siden 1969, fra 1976 som afdelingsleder. - Niels Peter Stage har i aarenes løb haft forskellige tillidshverv. - Fritidsinteresser: jagt og tennis.

Birgit Kristensen blev uddannet som socialraadgiver, arbejdede fra 1969 som revalideringskonsulent samt fra 1971 til 1986 ved Ringsted Kommune, sidst som afdelingsleder i socialforvaltningen, og hun er nu ansat som or-ganisationskonsulent i Kommunernes Landsforening med lederudvikling som speciale. Derudover har hun virket som underviser og foredragsholder. - Hun har i aarenes løb haft forskellige tillidshverv, bl.a. som skolenævn-medlem og som formand for Dansk Kvindesamfund i Ringsted samt som formand-tillidsmand og delegeret i Dansk Socialraadgiverforening.

V.J.1.d.1) Katja Stage er født den 10. februar 1975 i Haslev.

V.J.1.d.2) Thomas Stage er født den 1. juni 1976 i Haslev.

V.J.1.e.

Gorm Stage er født den 17. maj 1947 i Kongsted. Han blev gift den 28. september 1969 i Halsted med Merete. Ægteskabet blev ophævet i 1982.

Bosat: Agerhuset 4, Greve Strand.

Gorm Stage tog realeksamen i 1964. Han gjorde CF-tjeneste i 1966-1967, og efter at være blevet færdiguddannet som fritidspædagog var han aspirant paa Arildsgaard i Brønshøj fra 1969 til 1971 samt beskæftiget som ledervikar i en periode. Siden august 1971 har han været leder af byggelegepladsen Kongens Enge og legestedet Kongens Enge, afbrudt af et aarskursus paa Danmarks Lærerhøjskole. Sideløbende virkede han som klubleder for Musehullet ved Strandskolen fra 1971 til 1973. - Gorm Stage blev valgt til medlem af De studerendes Raad paa DLH i 1985.

V.J.1.e.1) Mette Stage er født den 21. marts 1970 i Glostrup.

V.J.1.e.2) Ditte Stage er født den 4. marts 1975 i Roskilde.

V.J.1.f.

Karen Helle Stage er født den 27. marts 1954 paa Fakse Sygehus. Hun blev gift med Bjørn Vind-Hansen, der er født den 27. februar 1947 i Søborg som søn af politiassistent Arne Vind-Hansen og hustru Gytte. Ægteskabet blev ophævet i 1984, og Karen Helle Stage lever nu sammen med Erik Pedersen, der er født den 3. oktober 1947 i Valby som søn af skotøjsforhandler Niels Pedersen og hustru Helga Pedersen.

Bosat: Hellehuse 22, Jystrup Midtsj.

Karen Helle Stage tog realeksamen. Senere arbejdede hun som ufaglært sygehjælper i Holsteinsborg i Grønland i 4 aar, og i 1981 afsluttede hun uddannelsen til sygehjælper i Danmark. Som saadan er hun nu ansat paa Roskilde Sygehus, Kirurgisk Afdeling.

Bjørn Vind-Hansen blev dimitteret som lærer fra Haslev Seminarium i 1971 og underviser nu i Køge.

Erik Pedersen er journalist paa Søndags-BT. - Han har fra et tidligere ægteskab børnene Sanne og Anders, født henholdsvis den 25. november 1975 og den 19. juni 1977.

V.J.1.f.1) Charlotte Vind-Hansen er født den 6. juni 1974 i Holsteinsborg, Grønland.

V.J.2.

Anna Kirstine Andersen er født den 9. juni 1916 i Stausgaard, Haverslev sogn. Hun blev gift den 27. oktober 1940 i Haverslev med Erling Dalum, der er født den 19. juni 1918 i Brorstrup som søn af gaardejer Niels Dalum og hustru Ane Kirstine Magdalene Kristiansen.

Bosat: Kirketerpvej 81, Kirketerp, Suldrup.

Anna Kirstine Andersen gik i skole i Haverslev og tjente derefter som husassistent forskellige steder indtil giftermålet, afbrudt af et ophold paa Haslev Højskole i 1935. Hun har siden været medhjælpende hustru og hjemmearbejdende husmoder, afbrudt af perioden fra 1968 til 1974, hvor hun havde ansættelse som husmoderafløser og hjemmehjælper ved Brorstrup-Haverslev Kommune.

Erling Dalum gik i skole i Smorup og var derefter beskæftiget som landbrugsmedhjælper forskellige steder indtil giftermålet, afbrudt af et ophold paa Hammerum Landbrugsskole i 1938-1939. Ved giftermålet købte han Mikkeltorp i Nr. Onsild paa 24 tdr. land, som han havde indtil 1956, da parret overtog hustruens fødegaard, Lægaard i Stausgaard. Gaarden blev drevet indtil 1974 og solgt i 1976, og sideløbende med driften af Lægaard var Erling Dalum teologistuderende i Aarhus og København fra 1968 til 1973. Han har været sognepræst i Veggerby sogn siden 1974. - Erling Dalum har i aarenes løb haft forskellige tillidshverv, bl.a. som formand for KFUM & K i Nr. Onsild, Indre Mission i Haverslev, realskolens skolekommission samme sted og Røde Kors' lokalafdeling, ligeledes i Haverslev. Desuden har han været kirkesanger i Haverslev.

V.J.2.a.

Frede Dalum er født den 27. november 1942 i Nr. Onsild. Han blev gift første gang den 5. marts 1966 i Erritsø med Lis Nielsen, der er født den 10. oktober 1943 som datter af lagerarbejder Terkel Nielsen og hustru Anna Louise Pedersen. Ægteskabet blev senere opløst, og Frede Dalum giftede sig anden gang den 27. oktober 1984 i Øse med Jytte Bundgaard Danielsen, der er født den 25. april 1952 i Hingelbjerggaard, Kollerup sogn som datter af gaardejer Peter Danielsen og hustru Nora Bundgaard Pedersen.

Bosat: Sønderskovvej 142, Øse, Varde.

Frede Dalum gik i skole i Nr. Onsild og Hobro samt i Haverslev, hvor han tog præliminæreksamen i 1958. Han var beskæftiget ved landbrug i en periode, dels hjemme og dels hos Niels Møller i Brorstrup, og efter at have bestået studentereksamen på Rønde Kursus i 1962 aftjente han sin værnepligt på flyvestation Karup i 1962-1963. Senere virkede han som nattevægter, som sygehjælper samt som portner på Soldaterhjemmet i Gothersgade i København indtil 1971, og fra dette år til 1975 var han vicevært på Strøget. Sideløbende studerede han teologi ved Københavns Universitet, hvorfra han blev cand. teol. i 1974, og han blev derefter indstillet til Øse og Næsbjerg pastorat, hvor han siden har gjort tjeneste. - Frede Dalum er medlem af bestyrelsen for NUIF, hvor han har været næstformand i ca. 8 år, samt aktiv indenfor Røde Kors og FDF/FPF.

Lis Nielsen gik i skole i Lyng ved Erritsø. Hun tjente som husassistent i Vejen samt i Aarhus, gennemgik uddannelse til væverske hos Bloch & Andersen i Fredericia og blev i 1966 ansat på KFUMs Soldaterhjem i Gothersgade, København.

Jytte Bundgaard Danielsen tog 10. klasse på Borremose Ungdomsskole i 1969. Hun virkede som husassistent på plejehjemmet i Farsø i en periode, og efter at have været i praktik på Elev Børnehjem i 1970 samt at have haft et ophold på Haslev udvidede Højskole i 1971 var hun elev på Diakonhøjskolen fra 1971 til 1975. Derefter fungerede hun som tilsynsførende assistent på KFUMs Kollegium i København samt som souschef på Kirkens Korshers Herberg i Aarhus indtil 1984, afbrudt af 9 måneder, hvor hun var volontør på et skolehjem for døve børn i Jordan. Siden 1984 har hun været tilsynsførende assistent på KFUM-pensionatet Bøgely i Varde.

V.J.2.a.1)

Lars Bo Dalum er født den 14. august 1966 på Rigshospitalet i København.

Bosat: Ewalds Allé 10B, Esbjerg.

Lars Bo Dalum tog 10. klasse i 1983, gennemgik EFG-basisåret indenfor jern og metal og kom i lære som maskinarbejder på Nørlau Maskinfabrik i 1985.

V.J.2.a.2)

Ane Birgitte Dalum er født den 24. april 1973 i København, Helligkors sogn.

V.J.2.a.3)

Karin Bundgaard Dalum er født den 29. januar 1986 i Øse.

V.J.2.b.

Lis Dalum er født den 29. april 1946 i Nr. Onsild. Hun blev gift den 17. oktober 1970 i Haverslev med Gunnar Sahl, der er født den 17. oktober 1937 i Hee som søn af gaardejer Andreas Sahl og hustru Mary Jensen Torup.

Bosat: Pilevænget 22, Astrup, Skjern.

Lis Dalum gik i skole i Nr. Onsild samt i Haverslev, hvor hun tog real-eksamen i 1963. Hun blev dimitteret som lærer fra Ranum Statsseminarium i 1968 og har siden undervist paa Faster Skole.

Gunnar Sahl stod efter endt skolegang i lære som tømrer i Hee, var paa Ollerup Haandværkerskole i 1961-1962 og bestod bygmestereksamen paa Sønderborg Haandværkerskole i 1963. Han arbejder nu som tømrer i Skjern.

V.J.2.b.1) Peter Dalum Sahl er født den 26. marts 1973 i Tarm, Egvad sogn.

V.J.2.b.2) Niels Dalum Sahl er født den 19. marts 1977 i Tarm, Egvad sogn.

V.J.2.b.3) Andreas Dalum Sahl er født den 6. december 1985 i Tarm, Egvad sogn.

V.J.2.c.

Inge Dalum er født den 2. oktober 1950 i Nr. Onsild. Hun blev gift den 16. oktober 1971 i Haverslev med Karsten Holders Jervad, der er født den 23. maj 1945 i Aarhus, Sankt Lukas sogn som søn af skoleleder Ingolf Senius Immanuel Jervad og hustru Gerda Holders Jørgensen.

Bosat: Kirkegade 14, Rødding, Viborg.

Inge Dalum bestod studentereksamen paa Vesthimmerlands Gymnasium i 1970, og efter at have studeret teologi ved Aarhus Universitet var hun fra 1972 til 1976 elev paa Diakonhøjskolen i Aarhus. De følgende 2 aar var hun ansat ved Kirkens Korshær og arbejdede blandt narkomaner. Siden har hun været hjemmearbejdende husmoder, afbrudt af vikariater som organist, pædagog og børnehaveklasselærer. - Inge Dalum var medlem af bestyrelsen for Farsø Højskole 1980-1985, og siden 1978 har hun siddet i bestyrelsen for Aarhus Diakonhøjskole og Kirkens Korshærs Storkreds. Endvidere har hun siden 1985 været medlem af Viborg Stifts Diakonkonvent.

Karsten Holders Jervad bestod studentereksamen paa Marselisborg Gymnasium i 1965 og studerede derpaa teologi ved Aarhus Universitet til 1978, af-

brudt af ophold i Israel 1967-1968. Endvidere var han ansat ved Det teologiske Fakultets bibliotek fra 1970 til 1978. Han er nu sognepræst i Røding.

V.J.2.c.1) Katrine Roshani Jervad er født den 9. november 1977 i Colombo, Sri Lanka.

V.J.2.c.2) Simon Suresh Jervad er født den 23. juli 1980 i Colombo, Sri Lanka, og han døde ved en ulykke den 18. september 1983.

V.J.2.c.3) Kristian Kumarz Jervad er født den 11. april 1983 i Colombo, Sri Lanka.

V.J.2.d.

Niels Kristian Dalum er født den 21. december 1952 i Nr. Onsild. Han blev gift den 25. juni 1977 med Kirsten Klit, der er født den 4. januar 1953 i Aarre.

Bosat: Blommevænget 4, Vejen.

Niels Kristian Dalum blev færdiguddannet som landbrugstekniker fra Vejlbym Landbrugsskole i 1978 og er nu konsulent for firmaet KHD Danmark, Vejen, der importerer traktorer og landbrugsmaskiner.

V.J.2.d.1) Astrid Dalum er født den 28. december 1979.

V.J.2.d.2) Anne Dalum er født den 18. september 1985.

V.J.3.

Niels Christian Andersen er født den 14. oktober 1919 i Stausgaard, Haverslev sogn. Han blev gift den 11. august 1953 i Sdr. Vium med Marie Kjær, der er født den 23. januar 1930 i Vejrup, Sdr. Vium sogn som datter af husmand Thorvald Kjær og hustru Ane Kirstine Dorthea Mortensen.

Bosat: Sanderumvej 131, Sanderum, Odense SV.

Niels Christian Andersen blev som barn ramt af tuberkulose i hoften og var bl.a. 8 måneder på Hobro sygehus og 1 år på Juelsminde Kysthospital. Efter at have været foderelev på Kaalund Kloster var han 1939-1940 på landbrugs- og kontrolskole i Haslev. Sommeren 1940 var han beskæftiget som tørvearbejder i Ølstykke, og fra 1941 til 1944 var han kontrolassistent i Farsø. Senere havde han et ophold på Haslev udvidede Højskole, og han tog nu præliminæreksamen og senere studentereksamen på Rønde Kursus, hvorpå han studerede teologi og bestod embedseksamen i 1951. Herefter var han

ansat som assistent paa Kirkens Korshærs Herberge samt som lærer paa Haslev udvidede Højskole, inden han i 1953 blev hjælpepræst i Nørresundby. Fra 1956 til 1968 var han sognepræst i Tinglev, og han har siden været sognepræst i Sanderum ved Odense. - Niels Christian Andersen var i perioden, medens han arbejdede som kontrolassistent i Farsø, formand for Farsø Landbrugsfaglige ungdomsklub. Han har igennem aarene skrevet en del kronikker og artikler i aviser og blade samt været teologisk litteratur-anmelder ved Fyns Tidende. Endvidere har han udgivet 2 hæfter: "En spændingens egn" og "Maren fulgte med".

Marie Kjær gennemgik almindelig skolegang, hvorpaa hun tjente som husassistent indtil giftemaalet, afbrudt af en periode fra 1952, hvor hun var vaskerileder paa et hjem for svagt begavede piger. Endvidere havde hun ophold paa Hoptrup Højskole i 1949 og Haslev udvidede Højskole i 1952. Sidstnævnte sted blev hun uddannet som gymnastikleder. - Marie Kjær var i flere aar leder af FPF i Tinglev, og hun har endvidere været søndagsskoleleder i Tinglev og Sanderum.

V.J.3.a.

Allan Kjær Andersen er født den 20. juli 1954 i Nørresundby.

Bosat: Ingerslevsgade 132, København V.

V.J.3.b.

Ejnar Kjær Andersen er født den 26. november 1955 i Nørresundby. Han blev gift den 24. marts 1984 i København, Aalholm sogn med Lisbeth Møller, der er født den 11. februar 1954 i Aarhus som datter af elektriker Knud Møller og hustru Gerda Porsgaard.

Bosat: Nystedvej 24, Valby.

Ejnar Kjær Andersen gik i skole i Tinglev samt i Sanderum og bestod nysproglig studentereksamen paa Sankt Knuds Gymnasium i Odense. Senere blev han mag. art. og cand. mag. i litteraturvidenskab og historie fra henholdsvis Odense Universitet og Aarhus Universitet, og han er nu ansat som konsulent paa Datacentralen af 1959.

Lisbeth Møller blev cand. phil. i historie fra Aarhus Universitet i 1981 og er nu ansat som informationskonsulent ved World University Center.

V.J.3.b.1) Andreas Møller Andersen er født den 10. maj 1980 i Aarhus.

V.J.3.b.2) Jesper Møller Andersen er født den 5. september 1983 i København.

V.J.3.c.

Mogens Kjær Andersen er født den 30. maj 1957 i Tønder. Han lever sammen med Lene Schelde Jensen, der er født den 27. november 1956 i Lunderskov som datter af proprietær Hans Schelde Jensen og hustru Dagny Vad.

Bosat: Baagøes Allé 8A, Svendborg.

Mogens Kjær Andersen gik i skole i Tinglev samt i Sanderum og bestod studentereksamen paa Sankt Knuds Gymnasium i Odense i 1976. Fra samme aar til 1985 var han lægestuderende, afbrudt af 1 aars arbejde som u-landsfrivillig paa et sundhedsprojekt i Peru, og han er nu reservelæge i Faaborg.

Lene Schelde Jensen bestod studentereksamen paa Kolding Gymnasium i 1976. Hun var bl.a. ansat paa et Rudolf Steiner-hjem i England, i kibbutz, paa Sønderborg Idrætshøjskole samt beskæftiget som pædagogmedhjælper indtil 1981, og efter at have studeret spansk ved Odense Universitet begyndte hun i 1984 som studerende paa Den Frie Lærerskole i Ollerup.

V.J.3.d.

Niels Jan Kjær Andersen er født den 16. oktober 1959 i Tønder.

V.J.3.e.

Torben Kjær Andersen er født den 19. august 1961 i Tønder.

V.J.4.

Ejnar Andersen er født den 28. september 1921 i Stausgaard, Haverslev sogn, og han døde den 30. august 1924 samme sted.

V.K.

Marie Elisabeth Pedersen er født den 6. december 1890 i Nørager, Durup sogn, og hun døde den 3. juni 1937 paa Aalborg Sygehus. Hun blev gift den 25. marts 1918 i Haverslev med Anders Gundersen Simonsen. Han er født den 11. november 1895 i Kgs. Tisted som søn af forpagter Hans Nissen Simonsen og hustru Ane Kirstine Kristensen, og han døde den 26. juli 1972 i Aars.

Marie Elisabeth Pedersen tjente efter endt skolegang i forskellige pladser indtil giftemaalet, bl.a. i Kgs. Tisted og i Vestby, hvor hun nævnes som tjenestepige ved giftemaalet.

Anders Gundersen Simonsen tjente efter endt skolegang i forskellige pladser indtil giftermålet, bl.a. i Tørslev i Ørsted sogn og i Stausgaard, hvor han nævnes som tjenestekarl ved giftermålet. Herpaa drev han en ejendom i Vestby indtil ca. 1942, og efter at have haft en ejendom ved Katbygaard i Gundestrup i 3 aar boede han hos datteren og svigersønnen.

I ægteskabet er datteren V.K.1.

V.K.1.

Ellen Simonsen er født den 2. juli 1918 i Vestby, Haverslev sogn, og hun døde den 5. oktober 1983 i Aars. Hun blev gift den 25. juli 1945 i Snæbum med Jens Kristian Nielsen, der er født den 4. august 1917 i Ll. Binderup, Binderup sogn som søn af arbejdsmand Marinus Nielsen og hustru Nielsine Kristine Nielsen.

Bosat: Blaamejsevej 4, Aars.

Ellen Simonsen gik i skole i Haverslev og arbejdede derefter hjemme paa grund af moderens sygdom og tidlige død.

Efter Ellen Simonsens død skrev avisen:

"Ellen Nielsen, Blaamejsevej 4, Aars, er død, 65 aar.

Ellen Nielsen stammede fra Vestby ved Haverslev. Sammen med sin mand, Jens Nielsen, boede hun i 27 aar paa en gaard i Hejring ved Klejtrup. I 1972 afhændede ægteparret ejendommen og flyttede til Aars, hvor de havde megen familie i nærheden.

Ellen Nielsen var en dygtig husmor, som holdt saavel hjemmet som haven i fineste stand. Samtidig var hun meget flittig med alt slags haandarbejde.

Foruden sin mand efterlader Ellen Nielsen sig to døtre, der bor i Give og Aars."

Jens Kristian Nielsen gik i skole i Aars, Gundestrup, Vive, Rold og Arden. Han var beskæftiget ved landbrug forskellige steder indtil giftermålet, bl.a. paa Ulvedal i Askildrup ved Skørping samt paa Fastrupgaard i Hornum ved Ulstrup, hvor han havde plads som fodermester i 3½ aar, og efter at have drevet en ejendom i Hejring i 27 aar arbejdede han hos møbelsnedker Jens Frejlev Kristensen i Aars fra 1973 til 1979.

V.K.1.a.

Marie Elisabeth Nielsen er født den 7. september 1946 i Hejring, Klejtrup sogn. Hun blev gift den 15. april 1976 i Aars med Henning Nørgaard Nielsen,

der er født den 30. december 1947 i Kokborg, Thyregod sogn som søn af Aage Rikard Nørgaard Nielsen og hustru Astrid Poulsen.

Bosat: Kildeparken 41, Give.

Marie Elisabeth Nielsen tjente efter endt skolegang som husassistent i Hejring og Snæbum samt hos Helweg Madsen i Brugsen, Mejlby, indtil 1965. Desuden havde hun ophold paa Rønde Ungdomsskole i sommeren 1962 samt paa Haslev Højskole, hvor hun fortsatte som kokkepige i sommeren 1966, og efter at have været kokkepige paa alderdomshjemmet i Ikast havde hun ansættelse paa tekstilfabrikkerne Femilet og Mobett i Herning fra 1967 til 1976. Siden har hun været kommunal dagplejer i Kolding samt i Give - sidstnævnte sted fra 1979, afbrudt af en periode som rengøringsassistent paa Kolding Sygehus i 1977-1978. - Marie Elisabeth Nielsen har gennemgaaet forskellige kurser indenfor rengøring og dagpleje.

Henning Nørgaard Nielsen tog realeksamen. Han blev ansat i Den Danske Bank i Vejle i 1965 og var senere beskæftiget i Den Danske Bank i Sønderborg samt i Kolding, hvor han desuden havde ansættelse i Sparekassen Sydjylland fra 1974, og siden 1977 har han arbejdet i Sparekassen Sydjyllands interne revision, der har domicil i Vejle. - Sin værnepligt aftjente han ved telegrafvæsenet i Aarhus og Fredericia. - Henning Nørgaard Nielsen har været paa bankskole og har desuden bestaaet merkonomeksamen i regnskab og revision.

V.K.1.a.1) Annette Nørgaard Nielsen er født den 31. marts 1977 i Kolding.

V.K.1.b.

Inger Margrete Nielsen er født den 21. marts 1948 i Hejring, Klejtrup sogn. Hun blev gift den 11. april 1974 i Aars med Flemming Kastrup Kristensen, der er født den 31. maj 1950 i Kgs. Tisted som søn af gaardejer Johannes Kristensen og hustru Ingrid Dorthea Kastrup.

Bosat: Farsøvej 140, Fragtrup, Farsø.

Inger Margrete Nielsen gik i skole i Hejring og Klejtrup, ialt i 8 aar. Senere var hun paa efterskole i Rønde, og ellers tjente hun som husassistent i bl.a. Hvornum, inden hun begyndte som syerske paa Tocan i Hobro, hvor hun arbejdede i 1 aar. Herefter havde hun ansættelse forskellige steder i Viborg, først en tid paa Scanlace og dernæst 7 aar paa Nortex, hvor

hun de sidste 4 aar var beskæftiget i laboratoriet. Fra 1974 arbejdede hun i Aars, og efter at have været kommunal dagplejemor indtil 1983 blev hun medhjælpende hustru. - Fritidsinteresser: haandarbejde og gamle møbler.

Flemming Kastrup Kristensen gik i skole i Kgs. Tisted og Nørager. Senere var han paa ungdomsskole i Rønde i 1965-1966, og desuden gjorde han CF-tjeneste i Haderslev i 1970. Ellers var han beskæftiget ved landbrug i Kgs. Tisted, Sønderholm og Sjøstrup samt hos sin svigerfader, inden han begyndte som chauffør, og som saadan kører han nu for et firma i Farsø. - Fritidsinteresse: jagt.

I 1983 købtes gaarden paa adressen.

V.K.1.b.1) René Kastrup Kristensen er født den 31. oktober 1976 i Farsø.

V.K.1.b.2) Jan Kastrup Kristensen er født den 22. januar 1979 i Farsø.



V.
Ellen Marie Pedersen og Niels Andersen



V.
Ellen Marie Pedersen og Niels Andersens børn og svigerbørn



V.C.
Mette Kirstine Andersen og Jens Christian
Mortensen



V.C.2.
Signe Mortensen og
Ole Jensen Olesen



V.C.2.
Signe Olesen med børn



V.C.2.b.
Edith Olesen og
Erling Lorenzen



V.C.3.
Niels Kristian Mortensen og
Ella Kristine Pedersen



V.E.
Birgitte Andersen og Jens Olesen



V.E.
Birgitte Andersen og
Jens Olesen



V.E.2.
Ella Olesen og
Marius Christian Bundgaard



V.E.2.a.
Vagn Bundgaard og
• Jytte Jensen



V.E.2.a.2)
Anni Baumann Bundgaard og
Stig Allan Bundgaard



V.E.2.a.3)
Bent Baumann Bundgaard



V.E.2.b.
Jens Bundgaard og
Hansa Vita Poulsen



V.E.2.c.
Johannes Bundgaard og
Ketty J. Illeris



V.E.3.
Petra Nielsine Olesen og
Jens Kristian Christensen



V.E.3.a.
Ib Lynge Christensen og
Alis Nielsen



V.G.
Søren Christian Andersen og Gertrud Marie Andersen med familie



V.G.1.
Niels Kristian Andersen og
Jenny Kristine Jensen



V.G.2.
Ellen Andersen og
Jens Peter Tolborg



V.G.2.
Ellen og Jens Peter Tolborgs børn, svigerbørn og børnebørn



V.G.3.
Anders Andersen med
barnebarnet Allan



V.G.4.
Kristine Andersen og
Kresten Kristensen



V.G.4.
Kristine Andersen, gift Kristen-
sen, med familie



V.G.5.
Aksel Andersen og Dora Knudsen
med familie



V.G.5.b.
Britta Andersen og
Freddy Vagn Hansen



V.G.5.b.
Ægteparrets børn Katja og Diana



V.G.6.
Karl Andersen og Martha M.
Kristensen med familie



V.H.2.
Ejler Mortensen og
Gerda T. Pedersen
samt datteren Esther
med ægtefælle



V.H.2.a.
Inger Margrethe
Mortensen



Familiebillede fra V.H.3. Ellen og Knud Viggo Johannes Nielsens
guldbryllup



V.H.3.
Ellen Mortensen og Knud Viggo
Johs. Nielsen med børn



V.H.5.
Kristine Mortensen og Axel Frederik Jespersen



V.H.5.a.
Ole Jespersen og
Birthe Jørgensen



V.H.5.b.
Lisbeth Birgit Jespersen og
Henning Skov Jensen



V.J.1.
Erna M. Andersen og
Henry Verner R. Stage



V.J.2.
Anna Kirstine Andersen og Erling Dalum med familie



V.J.2.a.
Frede Dalum med familie



V.K.1.
Ellen Simonsen og
Jens Kristian Nielsen



V.K.1.a.
Marie Elisabeth Nielsen og
Henning N. Nielsen



V.K.1.b.
Inger Margr. Nielsen og
Flemming Kastrup Kristensen

VI. Niels Christian Pedersen

er født den 17. juni 1854 i V. Tørslev, og han døde den 11. marts 1924 paa Ejstrup Mark, Asferg sogn. Han blev gift den 19. november 1889 i Asferg med Christine Christensen. Hun er født den 4. maj 1864 paa True Mark, Svenstrup sogn som datter af husmand Christen Nielsen og hustru Ane Margrethe Svendsdatter, og hun døde den 8. april 1929 i Asferg.

Niels Christian Pedersen tjente ligesom sin tilkommende hustru paa Ejstrup Møllegaard inden giftemaalet, efter hvilket han nævnes som husmand paa Kaathede i Asferg sogn, hvor parret i fællesskab drev en lille ejendom. Sideløbende arbejdede Niels Christian Pedersen i tørvemosen om sommeren, og i ca. 1907 købte parret den ejendom paa Ejstrupvej 46 i Ejstrup, som senere blev overtaget af sønnen Peder (VI.C.).

I ægteskabet er børnene VI.A.-VI.E.

VI.A.

Ane Mette Pedersen er født den 6. november 1890 paa Kaathede, Asferg sogn, og hun døde den 5. maj 1978 i Spentrup. Hun blev gift den 13. maj 1913 i Asferg med Ludvig Emil Precht Petersen. Han er født den 7. februar 1887 i Kastbjerg som søn af gaardmand Anders Peter Petersen (Bager) og hustru Ane Margrethe Frederikke Precht, og han døde den 26. februar 1976 i Spentrup.

Ludvig Emil Precht Petersen nævnes ved giftemaalet som gaardejer af V. Holsted i Holsted sogn og havde senere flere gaarde og ejendomme paa Randers-egnen.

I forbindelse med parrets krondiamantbryllup i 1973 skrev avisen:

"Ludvig Precht Pedersen og hustru, Annemette, villa "Tuen", Aalum, kan søndag den 13. maj fejre krondiamantbryllup.

Ludvig Precht, som han altid bliver kaldt blandt beboerne i Aalum, er fra Kastbjerg ved Grenaa. Efter giftemaalet flyttede parret til Sønderjylland, hvor de drev en gaard, men parret har senere haft flere gaarde og ejendomme paa Randers-egnen.

Annemette Pedersen er fra Ejstrup ved Asferg, og har hjulpet sin mand med arbejdet paa gaardene.

Ludvig Precht Pedersen er 86 aar og hun 82. Begge er raske og rørige, og

passer selv det store hus og haven, hvor alt er i fineste orden.

- Endnu kan vi klare os, saa hvorfor skulle vi have hjælp, siger Annette Pedersen med et smil. - Jeg ordner alt indendøre, og Ludvig sørger bl.a. for haven.

Parret har nu boet i Aalum i 14 aar, og har fundet mange venner. Parret har tre børn, otte børnebørn og fem oldebørn, som alle kommer til festen, som holdes hjemme. Dog siger fru Pedersen, - denne dag skal jeg have fri i køkkenet, saa vi faar maden udefra.

Mange vil sikkert sende det afholdte par mange hilsener paa den store dag."

I ægteskabet er børnene VI.A.1.-VI.A.3.

VI.A.1.

Peter Precht, der fik navneændring fra Pricht Petersen i slutningen af 1970erne, er født den 5. februar 1914 i Holsted. Han blev gift den 22. marts 1938 i Thyregod med Ebba Signhild Hagensen, der er født den 21. december 1914 i Thyregod som datter af murermester Laurits Martinus Hagensen og hustru Kristiane Mikkelsen.

Bosat: Nordborggade 9, Aarhus.

Peter Precht gik i skole i Spentrup. Han blev udlært som tømrer samme sted i 1932, og efter at have været beskæftiget forskellige steder i ca. 1 aar flyttede han til Aarhus, hvor han fra 1933 til 1981 arbejdede hos bl.a. Christensen & Jacobsen i ca. 25 aar samt i Hustømrernes A/S i 10 aar, afbrudt af militærtjeneste i København og Aarhus i 1936-1937. Desuden virkede han som vicevært i ca. 20 aar, mens parret boede paa Viggo Stuckenberg's Vej 19 i Aarhus, hvor Peter Precht og hustru var bosat i 33 aar indtil 1982.

Ebba Signhild Hagensen gik i skole i Thyregod. Hun tjente som husassistent i bl.a. Herning og Aarhus inden giftermålet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmoder, og fra 1949 til 1954 drev hun pensionat paa Viggo Stuckenberg's Vej.

VI.A.1.a.

Jytte Pricht Petersen er født den 10. marts 1940 i Aarhus. Hun blev gift med Verner Jensen.

Bosat: Rosenvænget 74, Hørning.

VI.A.1.b.

Poul Precht er født den 29. marts 1946 i Aarhus.

Bosat: Hasle Centervej 273, Aarhus V.

VI.A.1.b.1) Michael Precht er født den 21. marts 1977 i Aarhus.

VI.A.2.

Margrethe Frederikke Pricht Petersen er født den 29. august 1918 i Stangerum, Dalbyover sogn. Hun blev gift den 31. juli 1942 i Randers med Ernst Henry Jensen Moeslund, der er født den 31. juli 1908 i Tøndborg, Kragelund sogn som søn af landmand Jørgen Jørgensen Moeslund og hustru Charlotte Marie Jensen.

Bosat: Energivej 10, Randers.

Margrethe Frederikke Pricht Petersen gik i skole i Spentrup. Hun tjente som husassistent forskellige steder indtil giftermålet, og efter at have drevet egen gartnerforretning i Randers i 2 aar var hun hjemmearbejdende husmoder samt medhjælpende hustru i parrets udlejningsfirma frem til 1965. Fra dette aar til 1975 arbejdede hun paa Tronholm Flisefabrik.

Ernst Henry Jensen Moeslund gik i skole i Grønbæk. Han tjente som landbrugsmedhjælper forskellige steder, og efter et ophold paa Vejlby Landbrugsskole i 1930-1931 virkede han som kontrolassistent i Ø. Alling, Spentrup, Gassum og Dalbyover indtil giftermålet. Herpaa drev han egen gartnerforretning i Randers i 2 aar, og han blev nu ansat paa Buchtrups Maskinfabrik samme sted, hvor han arbejdede i ca. 10 aar. Desuden drev han eget firma med udlejning af 29 stk. Ferm vaskemaskiner i 13 aar, og fra ca. 1965 til 1975, da han gik paa pension, var han ansat paa Scandia i Randers. - Ernst Henry Jensen Moeslund og hustru havde i 24 aar indtil begyndelsen af 1960erne 3 tdr. land, hvor de dyrkede grøntsager, som solgtes til Gartnerernes Salgsforening i Randers.

VI.A.2.a.

Inger Moeslund er født den 27. januar 1943 i Randers. Hun blev gift den 11. august 1962 i Randers med Jørgen Arnold Piil, der har taget navneændring fra Pedersen. Han er født den 27. april 1940 i Skaarup ved Svendborg som søn af vognmand Christian Piil Pedersen.

Bosat: Rugmarksvej 4, Nyborg.

Inger Moeslund gik i skole indtil sit 16. aar. Hun arbejdede paa Hotel Randers i et par aar samt paa en kro i Skaarup og har siden midten af 1960erne været ansat paa et kongreshotel i Nyborg, hvor hun er tjener.

Jørgen Arnold Piil sejlede inden giftermålet som sømand i ØK og er nu brobetjent ved Storebælts-overfarten. - Fritidsinteresse: sport.

VI.A.2.a.1)

Annette Piil er født den 5. februar 1963 i Nyborg. Hun lever sammen med Chr. Michael Schnor Nielsen, der er født den 21. marts 1965 paa Valby Fødeklinik i København som søn af togbetjent Finn Jørgen Nielsen og hustru Asta Schnor.

Bosat: Niels Jensens Vej 2A, V. Aaby, Faaborg.

Annette Piil bestod studentereksamen paa Nyborg Gymnasium i 1982, og efter 1 aar som au-pair i Norge begyndte hun som sygeplejeelev. - Fritidsinteresser: tennis og badminton.

Chr. Michael Schnor Nielsen tog 10. klasse i Nyborg. Han blev udlært som kommis i Trica i Nyborg, bestod handelsmedhjælpereksamen paa Nyborg-Kerteminde Handelsskole i 1985 og var beskæftiget som forretningsbestyrer, inden han i 1986 begyndte som salgskonsulent. - Fritidsinteresser: tennis og badminton.

VI.A.2.a.2)

Christian Piil er født den 30. oktober 1964 i Nyborg.

VI.A.2.b.

Jørgen Moeslund er født den 15. juni 1944 i Randers. Han blev gift den 4. februar 1967 i Randers med Anne-Grethe Hansen, der er født den 3. december 1945 i Randers som datter af formand Aksel Søndergaard Hansen og hustru, ekspeditrice Esther Poulsen.

Bosat: Havnevej 5, Ebeltoft.

Jørgen Moeslund gik i skole i Randers. Han blev udlært som kommis hos Borg Petersen samme sted i 1963, og efter bl.a. at have været sælger for Findus Dybfrost i 3 aar, bestyrer paa en Esso-servicestation i Padborg i 4 aar og lejrchef paa Krakær Camping i 3 aar startede han sammen med hustruen pottemageriet Ajmo Design paa adressen med baade detailhandel og gros handel.

Anne-Grethe Hansen gik i skole i Randers og var herpaa elev hos isen-

kræmmer H. Nellemann samme sted. Senere var hun bestyrer paa Esso Cafeteria i Padborg i 4 aar, og efter at have drevet købmandsforretning og cafeteria paa Krakær Camping i 3 aar begyndte hun sammen med sin mand at drive pottemageriet Ajmo Design.

VI.A.2.b.1)

Henrik Moeslund er født den 26. juli 1967 i Randers.

Han tog 9. klasse og begyndte derefter paa handelsskolen i Grenaa, hvor han senere fortsatte som HH-studerende.

VI.A.2.b.2)

Michael Moeslund er født den 5. maj 1972 i Sønderborg.

VI.A.2.c.

Erik Moeslund er født den 14. august 1946 i Randers. Han blev gift den 8. marts 1969 i Vorup med Jytte Baltzer Kristensen, der er født den 16. januar 1945 i Vorup som datter af kæmner Harry Baltzer Kristensen og hustru Astrid Johanne Mikkelsen.

Bosat: Helgenæsvej 1, Vorup, Randers.

Erik Moeslund gik i skole i Randers indtil 3. mellem. Han stod i lære som kommis hos købmand Børge Precht samme sted i 4 aar, og efter 3 aar som elev paa Randers Handelsskole, hvor han bestod eksamen i 1968, aftjente han sin værnepligt i Karup og København i 1968-1969. Herpaa arbejdede han som revisorassistent forskellige steder, fra 1973 hos Olaf Mathiassen i Randers, og i 1979 blev han medindehaver af firmaet. Siden har han staaet for afdelingen i Hadsten. - Erik Moeslund gennemgik uddannelse til statsautoriseret revisor i perioden fra 1969 til 1979.

Jytte Baltzer Kristensen tog realeksamen i Vorup i 1962 og har siden været ansat i Handelsbanken i Randers, først som elev og nu som assistent.

VI.A.2.c.1) Thomas Baltzer Moeslund er født den 20. marts 1971 i Randers.

VI.A.2.c.2) Anders Baltzer Moeslund er født den 30. april 1975 i Randers.

VI.A.2.d.

Hans Moeslund er født den 8. januar 1948 i Randers. Han blev gift med Birgit Sand Sørensen.

Bosat: Baunevænget 26, Rønde.

Hans Moeslund er revisor, og parret har et barn.

VI.A.3.

Viggo Precht, der tog navneændring fra Pricht Petersen i slutningen af 1970'erne, er født den 26. april 1927 i Spentrup. Han blev gift den 24. maj 1953 i V. Velling med Annelise Marie Fisker, der er født den 7. november 1927 i Terp, V. Velling sogn som datter af gaardejer Søren Jensen Fisker og hustru Laura Johanne Henriksen Brok.

Bosat: Hollerupvej 8, V. Velling, Randers.

Viggo Precht gik i skole i Spentrup og var herpaa beskæftiget som landbrugsmedhjælper forskellige steder indtil 1953, afbrudt af militærtjeneste i Viborg og Hjørring i 1948-1949. I 1953 overtog han ejendommen i V. Velling paa 6 tdr. land efter faderen, og senere tilkøbtes yderligere 3 tdr. land. Sideløbende med driften har han været graver ved Sdr. Vinge Kirke siden 1976.

Annelise Marie Fisker gik i skole i Terp og var herpaa beskæftiget som husassistent samt som ekspeditrice indtil giftermålet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmoder. Fra 1967 til 1983 havde hun ansættelse som ekspeditrice i V. Velling Brugs.

VI.A.3.a.

Mona Jette Precht Petersen er født den 30. december 1954 i V. Velling. Hun blev gift den 30. juli 1977 i V. Velling med Orla Løgstrup, der er født den 25. oktober 1949 i Viborg som søn af arbejdsmand Aage Løgstrup og hustru, rengøringsassistent Anne Marie Jeppesen.

Bosat: Engelsborgvej 9, Viborg.

Mona Jette Precht Petersen gik i skole i V. Velling og Skjern samt i Ulstrup, hvor hun tog 10. klasse. Hun gennemgik uddannelse til teknisk assistent paa Grundfos og har siden arbejdet som saadan forskellige steder i Viborg, bl.a. paa Brdr. Christensens Beholderfabrik og maskinfabrikken Eltex samme sted samt fra 1985 hos Crone & Koch, ligeledes i Viborg.

Orla Løgstrup gik i skole i Rødding og havde $\frac{1}{2}$ aars ophold paa Gudena-

dalens Ungdomsskole i Ulstrup. Han blev udlært som automekaniker hos Peter Wraa i Viborg i 1971, og efter 20 måneders militærtjeneste i Thisted virkede han som gulvmontør i Aalestrup i 1 aar samt som svejser paa Brdr. Christensens Beholderfabrik i Viborg i 2 aar. Herpaa havde han forskelligt arbejde, og siden 1979 har han været maskinarbejder paa Dansk Vindteknik i Viborg.

VI.A.3.a.1) Rune Løgstrup er født den 14. marts 1979 i Viborg.

VI.A.3.a.2) Bjarke Løgstrup er født den 28. november 1982 i Viborg.

VI.A.3.b.

Kim Precht er født den 11. juli 1963 i V. Velling.

Han er rørsmed.

VI.B.

Christen Pedersen er født den 6. juni 1893 paa Kaathede, Asferg sogn, og han døde den 7. juni 1983 paa plejehjemmet i Asferg. Han blev gift den 12. februar 1918 i Asferg med Karoline Marie Christensen. Hun er født den 15. december 1897 i Gimming sogn som datter af indsidder Peder Christensen og hustru Maren Simonsen, og hun døde den 24. december 1937 paa Hobro Sygehus.

Christen Pedersen gik i skole i Asferg. Han tjente som landbrugsmedhjælper fra sit 9. aar, aftjente sin værnepligt i København og havde desuden et ophold paa Haslev Højskole. I 1918 købte han en ejendom paa Kaathede paa 17 tdr. land, som han drev indtil 1958, da sønnen Sigvald (VI.B.3.) overtog ejendommen.

Efter Christen Pedersens død skrev avisen:

"Forhenværende landmand Chresten Pedersen, Asferg Plejehjem, er død, 90 aar. Chresten Pedersen var født paa Kaathede ved Asferg, og her kom han fra sine unge aar til at beskæftige sig med landbrug. Fra sit giftermaal drev han en landejendom her. Han mistede sin kone allerede i 1938 og stod alene for driften af ejendommen helt frem til 1958, da en søn og en svigerdatter overtog den. To aar senere kom Chresten Pedersen slemt til skade, da han blev paakørt af en bil, og efter nogle aar, bl.a. paa Faarup Alderdomshjem, flyttede han i 1968 ind paa det nybyggede plejehjem i Asferg. Han var beboer nummer tre, og med de 15 aar paa hjemmet var han den,

der indtil nu har boet længst tid her.

Baade som landmand og under sit ophold paa Asferg Plejehjem var Chresten Pedersen et meget aktivt menneske. Han var paa hjemmet flittig i terapien, og han lavede hen mod 30 ryatæpper. Indtil for en maaned siden kørte han i elektrisk rullestol.

Chresten Pedersen efterlader to døtre og to sønner."

Karoline Marie Christensen gik i skole i Hals samt i Gassum og tjente herpaa som husassistent forskellige steder indtil giftermålet, ved hvilket hun boede paa Ejstrup Mark. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru.

Børn: VI.B.1.-VI.B.6.

VI.B.1.

Petrea Nielsine Pedersen er født den 12. januar 1917 paa Ejstrup Mark, Asferg sogn. Hun blev gift den 12. december 1953 i Asferg med Thomas Mogensen, der er født den 5. februar 1911 i Sølyst, Klattrup, Udbyneder sogn som søn af gaardejer Jens Knudsen Mogensen og hustru Anine Døhr.

Bosat: Fredensvang, Klattrupgade 36, Klattrup, Havndal.

Petrea Nielsine Pedersen gik i skole i Asferg og var derefter beskæftiget som husassistent paa forskellige gaarde indtil 1937, da hun begyndte at arbejde hjemme paa grund af moderens sygdom. Senere var hun husbestyrerinde hos faderen indtil giftermålet, afbrudt af et 3 maaneders ophold paa Tommerup Højskole i 1939.

Thomas Mogensen gik i skole i Udbyneder og var herpaa beskæftiget ved landbrug forskellige steder, dels ude og dels hjemme paa forældrenes gaard, som han overtog i 1948. - Sin værnepligt aftjente han i Aalborg og København i 1932-1933.

VI.B.1.a.

Jens Thorvald Mogensen er født den 16. april 1955 i Aarhus.

Bosat: Søtoft, Fuglsømark 3, Havndal.

Jens Thorvald Mogensen gik i skole i Havndal i 9 aar og var herpaa beskæftiget som landbrugsmedhjælper forskellige steder, bl.a. hjemme. Han havde ophold paa Malling Landbrugsskole i 1973 og Bygholm Landbrugsskole i 1976-1977, aftjente sin værnepligt ved ingeniørtropperne i Randers i 1975 og var paa jordomrejse i 1 aar i 1977-1978. I sidstnævnte periode ar-

bejdede han bl.a. ved landbrug i Australien og Canada. I 1980 købte han ejendommene Fuglsømark nr. 2 og 3 paa henholdsvis 15 og 7 hektar, som drives med kreaturbesætning sammen med broderen Hans Jørn.

VI.B.1.b.

Hans Jørn Mogensen er født den 16. maj 1957 i Aarhus.

Bosat: Fredensvang, Klattrupgade 36, Klattrup, Havndal.

Hans Jørn Mogensen gik i skole i Havndal i 9 aar og var herpaa beskæftiget som landbrugsmedhjælper forskellige steder, bl.a. hjemme. Han havde ophold paa Malling Landbrugsskole i 1975 og Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg i 1979, aftjente sin værnepligt paa Hvorup Kaserne i 1978 og købte Fredensvang paa 23 hektar af forældrene i 1980. Senere tilkøbtes yderligere 18 hektar, og han driver landbrug med kreaturbesætning i fællesskab med broderen Jens Thorvald.

VI.B.2.

Holger Pedersen er født den 2. juni 1918 paa Kaathede, Asferg sogn. Han blev gift den 20. maj 1956 i Linaa med Ninna Tvede, der er født den 16. april 1932 i Laven, Linaa sogn som datter af handelsmand Rudolf Tvede og hustru Dagmar Rasmussen.

Bosat: Stærevej 10, Asferg, Faarup.

Holger Pedersen gik i skole i Asferg. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper samt som brødkusk for Spentrup Bageri i ca. 10 aar, afbrudt af et ophold paa Støvring Højskole i vinteren 1941-1942, og i 1951 købte han en ejendom ved Asferg paa 32 tdr. land af broderen Aage (VI.B.6.). Denne ejendom, beliggende paa Ejstrup Møllevej 25, drev han animalsk. - Fritidsinteresse: biavl.

Ninna Tvede gik i skole i Laven og var herpaa beskæftiget som husassistent indtil giftermålet, efter hvilket hun blev medhjælpende hustru.

VI.B.2.a.

Henning Tvede Pedersen er født den 25. april 1958 i Ejstrup, Asferg sogn. Han lever sammen med Lis Pedersen, der er født den 22. juli 1959 i Ø. Tørslev som datter af husmand Arne Pedersen og hustru Krista Skjødt.

Bosat: Stærevej 10, Asferg, Faarup.

Henning Tvede Pedersen tog 9. klasse i Faarup. Han var beskæftiget som

arbejdsdreng paa Faarup Møbelfabrik i 1½ aar samt ansat paa Hvidbergs Maskinfabrik i Spentrup i 1 aar og har siden kørt som lastvognschauffør, fra 1977 for Hans Kørpe i Raasted.

Lis Pedersen tog realeksamen i Randers. Hun arbejdede bl.a. paa Dams Bogbinderi i ½ aar og var desuden paa laborantskole i Viby ved Aarhus, inden hun i 1984 begyndte som klinikassistent hos tandlægerne Bacher i Randers.

VI.B.2.a.1) Mads Tvede Pedersen er født den 24. juni 1982 i Randers.

VI.B.2.a.2) Rasmus Tvede Pedersen er født den 8. maj 1985.

VI.B.3.

Sigvald Christian Pedersen er født den 22. september 1920 paa Kaathede, Asferg sogn, og han døde den 22. februar 1979 i Ejstrup, Asferg sogn. Han blev gift den 14. marts 1946 i Randers med Vera Natalie Tvede. Hun er født den 2. februar 1921 i Linaa sogn som datter af handelsmand Rudolf Tvede og hustru Dagmar Rasmussen, og hun døde den 21. februar 1985 paa plejehjemmet i Asferg.

Sigvald Christian Pedersen gik i skole i Asferg samt i Gassum og havde desuden et ophold paa Levring Efterskole. Han blev oplært ved landbrug, købte en ejendom sammen med broderen Holger (VI.B.2.) i 1943 og havde ca. 13 forskellige ejendomme paa Asferg-egnen fra 1944 til 1958, da han overtog ejendommen paa Ejstrup Møllevej 23 efter faderen. Denne ejendom drev han indtil sin død.

Vera Natalie Tvede gik i skole i Laven og var herpaa beskæftiget som husassistent forskellige steder indtil giftermålet, efter hvilket hun blev medhjælpende hustru. - Hun medbragte i ægteskabet sønnen Jørgen Tvede, født den 5. oktober 1944 i Aarhus, og nu bosat Ternevej 2 i Asferg, Faarup.

VI.B.3.a.

Aage Tvede Pedersen er født den 21. maj 1946 i Randers. Han blev gift den 26. december 1967 i Asferg med Karin Marie Hansen, der er født den 25. december 1948 i Asferg som datter af husmand Ernst Hansen og hustru Ruth Haun. Ægteskabet blev opløst i 1983, og Aage Tvede Pedersen lever nu sammen med Aase Sørensen, der er født den 1. oktober 1946 i Aarhus som datter

af chauffør Hartvig Peder Sørensen og hustru Karin Rosa Petrea Mogensa Christensen.

Bosat: Amdrupvej 18, Ødum, Hadsten.

Aage Tvede Pedersen gik i skole i Asferg. Han var beskæftiget ved landbrug indtil sit 18. aar, bl.a. paa Elmely i Asferg samt paa Raasted Vestergaard, og efter at have haft ansættelse hos forskellige entreprenører i Aarhus-området fra 1964 til 1972 drev han Spørring Tagdækning fra 1972 til 1980. Forretningen blev i denne periode udvidet til ogsaa at omfatte entreprenørarbejde. Desuden var han ansat i Allan Jørgensens bygge- og ingeniørfirma i ca. 3 aar, inden han i 1985 startede som selvstændig bygmester.

Karin Marie Hansen gik i skole i Asferg og Randers. Hun blev udlært som ekspeditrice i Nr. Borup Brugs, og efter at have været ekspeditrice i Spørring Brugs samt at have arbejdet paa posthuset i Spørring i ca. 5 aar begyndte hun i 1982 at drive Haldum Minimarked.

Aase Sørensen gik paa Læssøsgades Skole i Aarhus og var herpaa beskæftiget ved forskelligt. Senere arbejdede hun som ekspeditrice i Aarhus fra 1978 til 1982 samt som pædagogmedhjælper i Holme, inden hun i 1985 begyndte som dagplejer ved Hadsten Kommune.

Aase Sørensen har fra et tidligere ægteskab børnene Keld, Renè og Tina Andersen, født henholdsvis den 20. juni 1968, den 25. november 1970 og den 24. juni 1979 i Aarhus.

VI.B.3.a.1) Morten Tvede Pedersen er født den 29. januar 1969 i Aarhus.

VI.B.3.a.2) Tanja Tvede Pedersen er født den 15. december 1977 i Aarhus.

VI.B.3.b.

Erik Tvede Pedersen er født den 2. marts 1952 i Faarup. Han blev gift den 28. august 1971 i Asferg med Asta Hvidtfeldt, der er født den 12. august 1950 i Aarhus som datter af stenfisker Peter Eli Hvidtfeldt og hustru Dagny Kristine Hansen.

Bosat: Ejstrup Møllevej 23, Asferg, Faarup.

Erik Tvede Pedersen gik i skole i Asferg samt i Faarup, ialt i 10 aar. Han arbejdede forskellige steder indtil 1971, og efter at have aftjent sin værnepligt i Randers i 1971-1972 havde han ansættelse som cementstøber paa Faarup Beton frem til 1985. Sideløbende drev han ejendommen Mads-

bo paa Kaathedevej 12 fra 1975 til 1985, da han overtog faderens ejendom paa adressen. Siden 1985 har Erik Tvede Pedersen kørt som lastvognschauffør for Hans Køpke i Raasted.

Asta Hvidtfeldt gik i skole i Aarhus i 10 aar. Hun blev udlært som ekspeditrice i stormagasinet Salling samme sted i 1972 og var herpaa hjemmearbejdende husmoder indtil 1982, afbrudt af en periode paa 4 aar, hvor hun virkede som køkkenmedhjælper paa plejehjemmet i Asferg. Siden 1982 har hun været fabriksarbejder paa Randers Salatfabrik & Løgstegeri i Bjerregrav.

VI.B.3.b.1) Bettina Tvede Pedersen er født den 29. juni 1971 i Aarhus.

VI.B.3.b.2) Heidi Tvede Pedersen er født den 25. september 1972 i Randers.

VI.B.3.b.3) Trine Tvede Pedersen er født den 8. november 1975 i Randers.

VI.B.3.b.4) Rikke Tvede Pedersen er født den 13. december 1977 i Randers.

VI.B.3.c.

Inga Tvede Pedersen er født den 29. januar 1956 i Hobro. Hun blev gift den 7. maj 1977 i Asferg med Ib Hedegaard Pedersen, der er født den 19. maj 1951 i Hadsund Syd, Vindblæs sogn som søn af arbejdsmand Knud Hedegaard Pedersen og hustru Esther Marie Jensen.

Bosat: Skovduevej 30, Asferg, Faarup.

Inga Tvede Pedersen gik i skole i Asferg samt i Faarup, hvor hun tog realeksamen. Hun har siden arbejdet paa Asferg Plejehjem, først som ufaglært sygehjælper og fra 1977 som faglært sygehjælper efter at have gennemgaaet uddannelse i Aarhus og Randers.

Ib Hedegaard Pedersen tog 10. klasse i Hadsund. Han stod i lære som elektriker i Ulstrup, og efter at have arbejdet paa fabrik i Støvring ved Aalborg i ca. 1½ aar blev han ansat paa Implast i Hadsund, hvor han virkede som værkfører og driftsleder i ca. 13 aar indtil 1983. Siden har han været kontorassistent paa Danlamin i Hadsten.

VI.B.3.c.1) Mette Tvede Pedersen er født den 4. marts 1977 i Randers.

VI.B.3.c.2) Louise Hedegaard Pedersen er født den 26. februar 1980 i Randers.

VI.B.4.

Edith Marie Kirstine Pedersen er født den 25. september 1921 paa Kaathede,

Asferg sogn. Hun blev gift den 2. juni 1941 i Asferg med Harry Valdemar Skjødt, der er født den 26. februar 1914 i Blenstrup, Gjerlev sogn som søn af murer og husmand Jens Peder Skjødt og hustru Marie Andersen.

Bosat: Kaatrupvej 37, Kaatrup, Faarup.

Edith Marie Kirstine Pedersen gik i skole i Asferg og tjente herpaa som husassistent i Hvidsten, Raasted og Kondrup indtil giftermålet. Siden har hun været hjemmearbejdende husmoder og medhjælpende hustru.

Harry Valdemar Skjødt gik i skole i Blenstrup og var herpaa beskæftiget som landbrugsmedhjælper forskellige steder, bl.a. i Hammershøj, Raasted, Hvidsten, Haslund, Mammen og Asferg Nørreremark. I 1949 købte han ejendommen i Kaatrup paa 6 tdr. land, som han har drevet sideløbende med at have haft forskelligt arbejde.

VI.B.4.a.

Kirsten Skjødt er født den 27. september 1941 i Haslund. Hun blev gift Hansen.

Bosat: Stationsvej 13, Spentrup.

Kirsten Skjødt har 3 børn.

VI.B.4.b.

Kaj Skjødt er født den 8. februar 1943 i Mammen. Han blev gift med Inger.

Bosat: Christianshavns Allè 8, Randers.

Parret har 3 børn.

VI.B.4.c.

Svend Skjødt er født den 25. februar 1945 paa Asferg Nørreremark, Asferg sogn. Han blev gift med Karen.

Bosat: Rønne Allè 8, Spentrup.

Parret har 2 børn.

VI.B.4.d.

Christian Skjødt er født den 8. marts 1946 paa Asferg Nørreremark, Asferg sogn. Han blev gift med Jette.

Bosat: Fjordbakken 31, Mellerup, Randers.

Parret har 5 børn.

VI.B.4.e.

Steen Skjødt er født den 15. juni 1948 i Kaatrup, Asferg sogn. Han blev gift den 15. juni 1983 i Faarup med Anne-Birgitte Harbo, der er født den 14. marts 1953 i Linde som datter af gaardejer Harald Møller Harbo og hustru Ruth Jensen.

Bosat: Raagevej 2, Asferg, Faarup.

Steen Skjødt gik i skole i Asferg. Han var beskæftiget ved landbrug forskellige steder, og efter at have haft ansættelse som fabriksarbejder paa Royal System i Randers i 4 aar begyndte han sammen med en broder at drive et byggefirma i 1972. - Steen Skjødt var medlem af bestyrelsen for og fodboldtræner i Purhus Idrætsforening fra 1968 til 1972.

Anne-Birgitte Harbo gik i skole i Asferg samt i Faarup, hvor hun tog realeksamen. Senere havde hun et 7 maaneders ophold paa Rønde Højskole, og efter at have bestaaet HF-eksamen paa Randers Amtsgymnasium i 1973 var hun ansat forskellige steder, bl.a. som pædagogmedhjælper i børnehaven i Asferg. I 1977 blev hun færdiguddannet som pædagog fra Viborg Børnehaveseminarium, og hun er nu socialpædagog i Vangdalsparkens Vuggestue i Randers, hvor hun begyndte i 1979.

VI.B.4.e.1) Brian Harbo Skjødt er født den 18. august 1976 i Randers.

VI.B.4.e.2) Chris Harbo Skjødt er født den 26. juli 1982 i Randers.

VI.B.4.f.

Arne Skjødt er født den 11. august 1950 i Kaatrup, Asferg sogn, og han døde den 26. april 1960 samme sted.

VI.B.4.g.

Karen Skjødt er født den 12. september 1953 i Kaatrup, Asferg sogn. Hun blev gift med Ove Andersen.

Bosat: Gravene 3, Spentrup.

Parret har 2 børn.

VI.B.5.

Niels Christian Pedersen er født den 10. september 1923 paa Kaathede, Asferg sogn.

Han gik i skole i Asferg, stod i lære som gartner i Randers og var sene-

re bestyrer paa et gartneri i Finland i ca. 2 aar. - Niels Christian Pedersen døde antagelig som fange i Rusland i ca. 1945-1946.

VI.B.6.

Aage Pedersen er født den 1. august 1927 paa Kaathede, Asferg sogn. Han blev gift den 27. juli 1952 i Asferg med Nora Karlsen, der er født den 25. juli 1932 paa Asferg Nørremark, Asferg sogn som datter af husmand Søren Peter Karlsen og hustru Karen Edith Olga Tønning.

Bosat: Søbakkevej 2, Karlby, Hobro.

Aage Pedersen gik i skole i Asferg. Han arbejdede ved landbrug paa hjemegnen samt i tørvemosen i True og Kousted frem til 1948, da han købte en ejendom paa Asferg Nørremark, og senere havde han ca. 25 forskellige ejendomme indtil 1957. Dette aar købte han ejendommen i Karlby paa 12 tdr. land, og derefter var han handelsmand.

Nora Karlsen gik i skole i Asferg og var herpaa beskæftiget som husassistent forskellige steder indtil giftemaalet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmoder. Siden 1973 har hun været køkkenassistent paa Røde Kors Hjemmet i Hobro.

VI.B.6.a.

Rita Pedersen er født den 5. februar 1953 i Hvorum, og hun døde den 7. juni 1956 i Vinkel.

VI.B.6.b.

Mona Pedersen er født den 8. marts 1954 paa Kaathede, Asferg sogn. Hun blev gift den 13. april 1974 i Glenstrup med Anders Aaquist Andersen, der er født den 15. juli 1951 i Nørbæk som søn af arbejdsmand Aksel Andersen og hustru Asta Aaquist Nielsen.

Bosat: Tyge Brahes Vej 16, Hornbæk, Randers.

Mona Pedersen gik i skole i Handest samt i Randers, hvor hun tog realeksamen i 1971. Hun tjente som husassistent i Kaatrup i 1 aar, og efter et 5 maaneders ophold paa Hadsten Husholdningsskole i 1972 var hun hjemmearbejdende husmoder indtil 1978, da hun begyndte som hjemmehjælper ved Randers Kommune.

Anders Aaquist Andersen gik i skole i Nørbæk, Sønderbæk og Faarup, ialt

i 9 aar. Han har siden arbejdet i forskellige entreprenørfirmaer, fra 1976 som formand og fra 1980 som ansat hos Thomsen og Eliassen i Viby.

VI.B.6.b.1) Frank Aaquist Andersen er født den 5. august 1973 i Karlby.

VI.B.6.b.2) Per Aaquist Andersen er født den 13. januar 1975 i Randers.

VI.B.6.b.3) Maria Aaquist Andersen er født den 20. maj 1980 i Randers.

VI.B.6.c.

Jette Pedersen er født den 30. september 1955 i Asferg. Hun lever sammen med Ib Bertelsen, der er født den 1. januar 1951 i Fristrup, Klejtrup sogn som søn af arbejdsmand Carlo Bertelsen og hustru, plejehjemsassistent Lilli Hansen.

Bosat: Chr. Thisted's Vej 5, Hvorum, Hobro.

Jette Pedersen gik i skole i Handest samt i Randers, ialt i 10 aar. Hun tjente som husassistent i Sjørring gl. Skole i 1 aar, og efter at have haft ansættelse som assistent paa Julemærkehjemmet i Hobro samt paa alderdomshjemmet i Gjerlev var hun kommunal dagplejer ved Hobro Kommune i 3 aar indtil 1983. Dette aar begyndte hun som hjemmehjælper ved samme kommune.

Ib Bertelsen gik i skole i Hejring og Klejtrup, ialt i 9 aar. Han blev udlært som ekspedient hos Magnus Christiansen i Hobro i 1970, gjorde 12 maaneders militærtjeneste i Fredericia og Skive indtil 1971 og har siden haft ansættelse som ekspedient forskellige steder, fra 1973 paa Pajo-Import (autoreservedele) i Hobro.

VI.B.6.c.1) Michael Bertelsen er født den 14. december 1974 i Hobro.

VI.B.6.c.2) Palle Bertelsen er født den 15. april 1979 i Hobro.

VI.B.6.d.

Claus Mikael Pedersen er født den 27. oktober 1960 i Karlby, Glenstrup sogn. Han lever sammen med Britta Bøgh Jensen, der er født den 21. marts 1961 i Hadsund som datter af slagtersvend John Arendschneider Jensen og hustru Gurli Bøgh.

Bosat: Hobrovej 126, Vive, Hadsund.

Claus Mikael Pedersen tog realeksamen i Hobro i 1977, bestod handelseksamen paa Hobro-Hadsund Handelsskole i 1978 og gennemgik herpaa uddannelse til butiksassistent i Ramsings Trælasthandel i Hadsund. Siden 1981 har han været ansat i Kosan.

Britta Bøgh Jensen tog realeksamen i Hadsund i 1978 og var derefter elev paa Randers Tekniske Skole samt i praktik hos F. Roselind i Hadsund. Siden 1980 har hun været beskæftiget ved forskelligt.

VI.B.6.d.1) Marianne Bøgh Pedersen er født den 27. maj 1982 i Vive.

VI.B.6.d.2) Ulrik Bøgh Pedersen er født den 21. april 1986 i Vive.

VI.B.6.e.

Kent Pedersen er født den 1. januar 1965 i Karlby, Glenstrup sogn.

Han er lagerarbejder.

VI.C.

Peder Pedersen er født den 19. juni 1894 paa Kaathede, Asferg sogn, og han døde den 5. april 1966 i Ejstrup, Asferg sogn. Han blev gift den 3. juli 1920 i Faarup med Bertha Kirstine Sørensen, der er født den 9. januar 1902 i Krstrup som datter af landpost Kresten Sørensen og hustru Else Kathrine Jensen.

Bosat: Ejstrupvej 46, Ejstrup, Faarup.

Peder Pedersen tjente efter endt skolegang som landbrugsmedhjælper forskellige steder, bl.a. i Kaatrup. Desuden gjorde han militærtjeneste i Holbæk. Han nævnes fra 1920 som fodermester paa Ørrild Mark i Faarup sogn, og endvidere arbejdede han i tørvemosen i sommerperioderne, inden han ved faderens død i 1924 overtog dennes ejendom i Ejstrup paa 8 tdr. land, som han drev indtil sin død.

Bertha Kirstine Sørensen gik i skole i Faarup samt i Asferg og tjente herpaa som husassistent forskellige steder indtil giftemaalet, efter hvilket hun blev medhjælpende hustru.

I ægteskabet er børnene VI.C.1.-VI.C.8.

VI.C.1.

Karen Pedersen er født den 25. december 1920 paa Ørrild Mark, Faarup sogn. Hun blev gift den 2. april 1953 i Asferg med Laurits Peter Jonassen, der er født den 22. januar 1921 i Aarhus som søn af vejmand Jonas Jonassen og hustru Jensine Petrea Hansen.

Bosat: Peter Fabers Gade 22, København N.

Karen Pedersen gik i skole i Asferg. Hun var bl.a. centraldame paa Kou-

sted Central i ca. 2 aar, stuepige paa alderdomshjemmet i Hobro i ca. 3 aar, køkkenmedhjælper paa alderdomshjemmet Solhjem i Gentofte i ca. 3 aar samt økonoma paa drengeshjemmet Stengaarden ved Kgs. Lyngby, og efter giftermålet havde hun ansættelse som køkkenassistent i en viktualieforretning i Vanløse fra 1953 til 1955. Desuden virkede hun som rengøringsassistent paa Brønshøj Apotek i ca. 1½ aar, og siden har hun været hjemmearbejdende husmoder.

Laurits Peter Jonassen gik i skole i Gl. Rye. Han var beskæftiget som landbrugsmedhjælper forskellige steder indtil sit 25. aar, afbrudt af ophold paa Roskilde Højskole i 1941 og Lyngby Landbrugsskole i 1943, og efter bl.a. at have virket som sadelmager i Buddinge og paa Amager i ca. 10 aar samt at have arbejdet som gartner i ca. 1 aar fik han i 1959 ansættelse paa Løvens Kemiske Fabrik i Ballerup. Her blev han arbejdsleder i 1961.

VI.C.1.a.

Birthe Jonassen er født den 28. juli 1957 paa Frederiksberg. Hun lever sammen med Lars Thomas, der er født den 5. august 1960 paa Rigshospitalet i København som søn af koncertmester Karl Thomas og hustru, kantinedame Annelise Sørensen.

Bosat: Valby Langgade 81, Valby.

Birthe Jonassen tog realeksamen paa Sjællandsgades Skole i København i 1975 og bestod HF-eksamen i 1977 samt bifagseksamen i dansk fra Københavns Universitet i 1981. Siden har hun studeret biologi samme sted. Sideløbende har hun arbejdet som kantinedame og rengøringsassistent paa Den kgl. Porcelainsfabrik i en del aar, og i foråret 1986 var hun sammen med Lars Thomas paa ½ aars studie- og ferierejse i Australien. - Fritidsinteresser: heste og hunde.

Lars Thomas bestod studentereksamen paa Avedøre Statsskole i 1979 og har siden studeret biologi ved Københavns Universitet. Sideløbende har han arbejdet som medhjælper i en boghandel samt som kopist i et maskinfirma i en del aar. - Han vandt den 6. oktober 1984 48.000 kroner i TV-udsendelsen Kvit eller Dobbelt. Emnet var: fugle.

VI.C.2.

Chresten Nedergaard Pedersen er født den 31. marts 1922 paa Ørrild Mark, Faarup sogn. Han blev gift den 13. februar 1954 i Glenstrup med Karen Mar-

grethe Dengsøe, der er født den 5. januar 1926 i Lindum ved Tjele som datter af gaardejer Niels Tromholdt Dengsøe og hustru Maren Mogensen.

Bosat: Lathyrusvej 8, Randers.

Chresten Nedergaard Pedersen gik i skole i Asferg. Han var beskæftiget ved landbrug forskellige steder indtil 1954 og har siden kørt som chauffør for Polar Vask i Randers.

Karen Margrethe Dengsøe gik i skole i Faarup og var herpaa beskæftiget som husassistent forskellige steder indtil giftermålet, afbrudt af et ophold paa Askov Højskole i 1947.

VI.C.2.a.

Bent Dengsø, der har faaet navneændring fra Dengsø Pedersen, er født den 22. april 1954 i Randers.

Bosat: Langgade 27B, Randers.

VI.C.2.b.

Kurt Dengsø Pedersen er født den 20. april 1958 i Randers.

Bosat: Rudolph Wulffs Gade 4, Aarhus.

VI.C.3.

Niels Christian Nedergaard Pedersen er født den 22. august 1923 paa Ørrild Mark, Faarup sogn, og han døde den 1. november 1923 samme sted.

VI.C.4.

Kristian Nedergaard Pedersen er født den 3. oktober 1924 i Ejstrup, Asferg sogn. Han blev gift den 3. september 1949 i Asferg med Marie Sørensen, der er født den 23. september 1925 i Asferg som datter af handelsmand Søren Peter Sørensen og hustru Kristiane Sørensen.

Bosat: Kokkelborg, Ejstrupvej 30, Asferg, Faarup.

Kristian Nedergaard Pedersen gik i skole i Asferg. Han var landbrugsmedhjælper samt beskæftiget i tørvemosen under 2. Verdenskrig, og efter at have været arbejdsmand forskellige steder fra 1949 til 1955 kørte han som chauffør for Svend Lund i Asferg indtil 1979, afbrudt af ca. 1 aar som kommunalarbejder ved Purhus Kommune.

Marie Sørensen gik i skole i Handest, Kousted og Asferg. Hun tjente som husassistent forskellige steder indtil 1945, og efter at have været

beskæftiget i forretning og hus hos bageren i Asferg indtil giftermålet var hun hjemmearbejdende husmoder frem til 1975, da hun begyndte som køkkenmedhjælper paa plejehjemmet i Asferg. Her arbejdede hun frem til 1983.

VI.C.4.a.

Inge Pedersen er født den 31. januar 1945 i Asferg. Hun blev gift den 14. maj 1966 i Asferg med Henning Bjærge Petersen, der er født den 19. august 1943 i Nr. Onsild som søn af arbejdsmand Theodor Bjærge Petersen og hustru Esther Petrea Pedersen.

Bosat: Aabrovej 6, Egaa.

Inge Pedersen gik i skole i Asferg. Hun arbejdede som telefonistinde paa Asferg Central i 1 aar og havde derefter ansættelse som ekspeditrice forskellige steder indtil 1971, bl.a. i Faarup Købmandshandel i 2½ aar, hos August Frandsen i Randers i 2½ aar samt i en bagerforretning i Aarhus i ca. 4 aar. Siden 1973 har hun været rengøringsassistent paa Laursens Realskole i Aarhus.

Henning Bjærge Petersen gik i skole i Nørbæk og stod herpaa i lære som kommis samme sted. Sin værnepligt aftjente han i Fredericia, hvorfra han hjemsendtes i 1963, og siden 1964 har han været ansat ved postvæsenet i Aarhus, fra 1980 som overpostbud. - Han var formand for badmintonafdelingen i idrætsforeningen Posten i Aarhus i ca. 6 aar indtil 1982.

VI.C.4.a.1) Jannie Bjærge Petersen er født den 10. november 1966 i Asferg.

VI.C.4.a.2) Rikke Bjærge Petersen er født den 9. januar 1971 i Aarhus.

VI.C.4.a.3) Trine Bjærge Petersen er født den 9. januar 1971 i Aarhus.

VI.C.4.b.

Irma Nedergaard Pedersen er født den 7. februar 1949 i Asferg. Hun blev gift den 20. oktober 1985 i Yosemite National Park, Mariposa County, Californien, USA med Alvin Ernest Bernhard, døbt Avraham Asiah, der er født den 14. august 1932 i Los Angeles, Californien som søn af købmand Morris Bernhard og hustru Kathrine Gimovsky.

Bosat: 37437 Road 800, Raymond, Californien 93653, USA.

Irma Nedergaard Pedersen tog realeksamen i 1966. Hun tjente som husassistent i 1 aar, og efter at have bestaaet sproglig handelseksamen i Randers i 1968 samt at have arbejdet paa kontor og hotel var hun au-pair i

USA i 1 aar. Herefter gennemgik hun sproglig studenterkursus i Aarhus, hvor hun blev sproglig korrespondent i 1975, og siden har hun været bosat i USA. Her virker hun nu som salgssekretær i virksomheden Analyte Corporation, Oregon.

Alvin Ernest Bernhard bestod studentereksamen paa Rosevelt Highschool i East Los Angeles og arbejdede sideløbende med studierne som radio- og flymekaniker samt som medhjælper i forældrenes købmandsforretning. Senere blev han færdiguddannet som elektroingeniør fra University of California, Berkley, og han var nu beskæftiget ved geofysiske undersøgelser, olie- og vandboring samt som tekniker i firmaet ARL, inden han i 1964 startede eget firma, der senere blev til Labtest Equipment Company, som producerede spektrometre. Firmaet blev solgt i 1972, men købtes tilbage i 1979, hvorefter det blev videresolgt i 1980, og fra samme aar til 1986 virkede Alvin Ernest Bernhard som konsulent for firmaet. Sideløbende startede han sammen med andre Analyte Corporation i Grants Pass, Oregon, i februar 1985. Virksomheden producerer instrumenter til kemisk analysering af metaller.

Irma Nedergaard Pedersen fortæller om sine svigerforældre bl.a.:

"Morris Bernhard, der er født i Minsk i Rusland og blev døbt Moishe Betschok, flygtede fra forfølgelser i Rusland, og et par aar senere gjorde hans tilkommende hustru, der er født i Odessa i Rusland, det samme. Da Morris Bernhard ankom til Ellis Island i indsejlingen til New Yorks havn, hvor alle emigranter blev undersøgt, blev han af emigrationsmyndighederne bedt om at tage et navn, som de kunne udtale. Han havde læst nogle af Sarah Bernharts værker, og det var det eneste amerikansk-lydende navn, som han kendte, saa paa den maade blev Betschok til Bernhard; med d i stedet for med t, da han ikke var klar over stavemaaden. Morris Bernhard var købmand, skattejæger og lærer."

VI.C.5.

Eigil Nedergaard Pedersen er født den 14. januar 1929 i Ejstrup, Asferg sogn. Han blev gift den 13. november 1954 i Sdr. Vinge med Rosa Mikkelsen, der er født den 14. november 1933 i Hadbjerg som datter af arbejdsmand Arne Mikkelsen og hustru Karen Kirstine Nielsen.

Bosat: Thomasmind, Sognevej 30, Kousted, Randers.

Eigil Nedergaard Pedersen gik i skole i Asferg og var herpaa beskæftiget

som landbrugsmedhjælper forskellige steder indtil giftermålet, afbrudt af militærtjeneste i Viborg samt i Itzehoe i Vesttyskland i 1950-1951. Derefter havde han plads som fodermester paa Koustedgaard indtil 1961, da han købte ejendommen i Kousted paa 15 tdr. land.

Rosa Mikkelsen gik i skole i Hadbjerg, Lee og Askildrup. Hun tjente som husassistent forskellige steder indtil giftermålet, og efter at have været medhjælpende hustru samt beskæftiget som servitrice og rengøringsassistent blev hun i 1974 ansat som cafeteria-assistent i Kvickly, Randers.

VI.C.5.a.

Jonna Nedergaard Pedersen er født den 2. februar 1953 i Hvorslev. Hun lever sammen med Niels Valentin Jensen, der er født den 6. september 1949 i Aarhus Domsogn som søn af Erik Valentin Jensen og hustru Kirsten Thomsen.

Bosat: Adelvej 13A, Risskov.

Jonna Nedergaard Pedersen bestod nysproglig studentereksamen i Randers i 1972. Hun studerede teologi ved Aarhus Universitet indtil 1974, og efter at have bestaaet handelseksamen paa almen linje i Randers i 1976 samt at være blevet kontoruddannet i bogholderiet hos Chr. Løgstrup samme sted havde hun ansættelse i Teknisk Forvaltning ved Sønderhald Kommune og i bogholderiet paa Royal System i Randers frem til 1980. Siden har hun arbejdet i bogholderiet paa Mediacentralen i Aarhus. - Jonna Nedergaard Pedersen blev merkonom i rengskabsvæsen i 1986.

Niels Valentin Jensen tog realeksamen i 1966. Han var elev paa Borges Reklamebureau i Risskov, aftjente sin værnepligt i 1970-1971 og har siden været ansat som produktionschef forskellige steder, først paa Borges Reklamebureau, dernæst i Grafia Marketing og fra 1986 paa NP/Grey Reklamebureau. - Niels Valentin Jensen blev merkonom i markedsføring i 1973.

VI.C.5.b.

Iris Nedergaard Pedersen er født den 6. juni 1955 i Kousted.

Bosat: Østervænget 4, Gassum, Spentrup.

Iris Nedergaard Pedersen tog realeksamen i 1972, bestod den 1-aarige handelseksamen i 1973 og blev udlært som regnskabsassistent paa Regnskabskontoret i Uggelhuse i 1975. Siden har hun været ansat som saadan samme sted. Hun bestod højere fagprøve i engelsk i 1975 samt merkomomeksamen i virksomhedsøkonomi og organisation i 1979, ledelse og samarbejde i 1982 og databehandling i 1983. - Iris Nedergaard Pedersen har været medlem af be-

styrelsen for Lem Idrætsforening siden 1983 og er kasserer for samme.

VI.C.5.b.1) Diana Nedergaard Mikkelsen er født den 26. november 1977 i Gassum.

VI.C.5.b.2) Daisy Nedergaard Mikkelsen er født den 17. august 1980 i Gassum.

VI.C.5.c.

Lilli Nedergaard Pedersen er født den 11. juni 1962 i Kousted.

Hun er korrespondent.

VI.C.6.

Elly Nedergaard Pedersen er født den 20. februar 1933 i Ejstrup, Asferg sogn. Hun blev gift den 9. juli 1960 i Asferg med Villy Lykkegaard Kristensen, der er født den 22. august 1921 i Biersted som søn af havnearbejder Christian Kristensen. Ægteskabet blev ophævet i 1973.

Bosat: Keplersgade 22, København S.

Elly Nedergaard Pedersen gik i skole i Asferg. Hun var beskæftiget som husassistent samt ansat i forskellige forretninger i København indtil 1962, bl.a. i Frederiksberg Smørrebrød, og efter at have været hjemmearbejdende husmoder frem til 1967 virkede hun som ekspeditrice i Lykkehøj Sko i ca. 7 aar. Senere blev hun uddannet som zoneterapeut samt som fodplejer, og siden 1977 har hun drevet Amager Fodklinik.

Villy Lykkegaard Kristensen gik i skole i Biersted. Han sejlede paa langfart i ca. 4 aar, og efter at have gjort tjeneste som marinesoldat, bl.a. i Frederikshavn, drev han egen flytteforretning paa Frederiksberg i 4 aar indtil 1961. Herpaa arbejdede han som montør for ABC Lister i København, og fra 1967 til 1973 kørte han som chauffør for Esso i Kastrup Lufthavn.

VI.C.6.a.

Ruth Lykkegaard Kristensen, døbt Pedersen, er født den 14. marts 1952 paa Rigshospitalet i København. Hun blev gift den 7. august 1982 i Frederiksberg Kirke med Jesper Halkjær Christensen, der er født den 19. december 1949 som søn af direktør Bernhard Herbert Halkjær Christensen og hustru, designer Aja Hegelund Sørensen.

Bosat: 26 Georgian Lane, Darien 06820 CT, USA.

Ruth Lykkegaard Kristensen tog realeksamen og bestod handelseksamen samt første del af uddannelsen til engelsk korrespondent. Hun blev bankuddannet og specialiseret som foreign exchange dealer samt indenfor udenlands finansiering, eksportfinansiering og erhvervskrediter. Desuden har hun undervist paa intern bankskole i en aarrække.

Jesper Halkjær Christensen bestod studentereksamen, HH-eksamen paa Niels Brocks Handelsskole samt HD. Senere blev han jurist fra Københavns Universitet, og han gennemgik endvidere sprogstudier i henholdsvis England og Frankrig. Han er nu underdirektør.

VI.C.6.a.1) Anne-Sophie Halkjær Christensen er født den 6. april 1984 paa Frederiksberg.

VI.C.6.b.

Dan Lykkegaard Kristensen er født den 13. marts 1962 paa Frederiksberg.

Bosat: Kastrupvej 54, København S.

Dan Lykkegaard Kristensen er flymekaniker.

VI.C.7.

Arne Nedergaard Pedersen er født den 17. september 1940 i Randers.

Bosat: Ejstrupvej 46, Ejstrup, Faarup.

Arne Nedergaard Pedersen gik i skole i Asferg. Han blev udlært som cykelmekaniker paa Vesterport Cykellager i Randers og har siden været ansat samme sted.

VI.C.8.

Lis Nedergaard Pedersen er født den 19. februar 1943 i Ejstrup, Asferg sogn. Hun blev gift den 6. oktober 1973 i Asferg med Frede Kirkegaard Mikkelsen, der er født den 7. august 1942 i Bjødstrup, Bregnet sogn som søn af gaardejer Johannes Thunbo Mikkelsen og hustru Gudrun Marie Kirkegaard.

Bosat: Daadyrvej 19, Søften, Hinnerup.

Lis Nedergaard Pedersen gik i skole i Asferg. Hun tjente som husassistent i Kousted i ca. 2½ aar og var herpaa beskæftiget som syerske forskellige steder i Randers, afbrudt af et ophold paa Skals Haandarbejdsskole i 1961-1962. Desuden havde hun ophold paa Haandarbejdets Fremme's Skole i København i 2 gange 10 maaneder i 1962-1964 og Gymnastikhøjskolen ved Viborg

i 1964-1965. Efter at have undervist i haandarbejde paa Taarupgaard Ungdomsskole i ca. $\frac{1}{2}$ aar havde hun ansættelse som syerske hos Kaj Aaen i Aarhus, og siden 1967 har hun været ekspeditrice i Salling samme sted.

Frede Kirkegaard Mikkelsen gik i skole i Bjødstrup og Rønde. Han var beskæftiget ved landbrug paa Ørsted Præstegaard samt i Aalsø ved Grenaa og kørte derefter som chauffør for Bjødstrup Mejeri i 4 aar, afbrudt af 16 måneders militærtjeneste ved Den kgl. Livgarde i København, hvorfra han hjemsendtes i 1963. Desuden kørte han som chauffør for Rønde Tømmerhandel i nogle aar, og siden 1967 har han været ansat ved Post- og Telegrafvæsenet i Aarhus, fra 1981 som overmontør.

VI.C.8.a. Jan Nedergaard Mikkelsen er født den 21. februar 1985 i Aarhus.

VI.C.8.b. Pia Nedergaard Mikkelsen er født den 21. februar 1985 i Aarhus.

VI.D.

Søren Peter Pedersen er født den 7. januar 1899 paa Kaathede, Asferg sogn, og han døde som ugift i august 1977.

Han var efter endt skolegang beskæftiget som landbrugsmedhjælper forskellige steder, og fra 1930 til sin død drev han en ejendom i Aalum ved Randers.

VI.E.

Magnus Pedersen er født den 2. april 1908 paa Kaathede, Asferg sogn, og han døde den 12. november 1984 paa Gedved Mark, Tolstrup sogn. Han blev gift den 4. juni 1940 paa Hjarnø med Minna Østergaard Rasmussen. Hun er født den 22. marts 1912 paa Hjarnø som datter af gaardejer Peder Melchior Rasmussen og hustru Kirstine Andersen, og hun døde den 12. september 1979 i Skanderborg.

Magnus Pedersen gik i skole i Asferg. Han tjente som landbrugsmedhjælper paa Jørgensminde i Asferg, og efter et ophold paa Vesterdal Højskole i Nr. Aaby, hvor han tog kontroleksamen, virkede han som kontrolassistent i Hollandsbjerg-Bode kredsen samt i Uldum og paa Hjarnø indtil slutningen af 1939, afbrudt af en tid som elev paa Askov Højskole i 1934-1935. Ved giftermålet købte han svigerfaderens gaard, som blev solgt et aar senere til en svoger, og herefter drev han en ejendom paa Gedved Mark med køer og grise indtil 1981, da han paa grund af svigtende helbred bosatte sig i Gedved. - Hans fritidsinteresser var litteratur og politik.

Minna Østergaard Rasmussen gik i skole paa Hjarnø. Hun tjente paa Tinggaarden ved Aabenraa samt i Sejet og paa Karlsminde ved Stenderup, hvorefter hun virkede som forkarl hjemme hos forældrene i 6 aar indtil giftemaalet.

I ægteskabet er børnene VI.E.1.-VI.E.2.

VI.E.1.

Frede Østergaard Pedersen er født den 11. april 1941. Han blev gift med Lene Svendsen-Tune.

Bosat: Birkevej 3, Stenlille.

Frede Østergaard Pedersen er civilingeniør, og parret har 2 børn.

VI.E.2.

Kirsten Østergaard Pedersen er født den 18. april 1949 paa Gedved Mark, Tolstrup sogn. Hun blev gift den 22. juli 1972 i Tolstrup med Ejvind Nørskov Andreasen, der er født den 27. februar 1946 i Skanderborg som søn af gaardejer Kristen Nørskov Andreasen og hustru Jenny Marie Sørensen.

Bosat: Kroggaard, Kalsmosevej 11, Møldrup, Østbirk.

Kirsten Østergaard Pedersen tog realeksamen i Gedved i 1966. Hun stod i butikslære i Gedved Brugs indtil 1969, og efter et ophold paa Kærehave Husboldningsskole virkede hun som kontorassistent og ekspeditrice hos E. Eyde & Co. i Horsens fra 1970 til 1972. Siden har hun været hjemmearbejdende husmoder.

Ejvind Nørskov Andreasen gik i skole i Møldrup ved Østbirk og var herpaa beskæftiget som landbrugsmedhjælper hjemme indtil 1972, afbrudt af ophold paa Vestbirk Ungdomsskole i 1960-1961 og Bygholm Landbrugsskole i 1966-1967. Siden 1972 har han som 8. generation været ejer af Kroggaard i Møldrup paa 113 tdr. land.

VI.E.2.a. Birgit Nørskov Andreasen er født den 10. april 1974 i Brædstrup.

VI.E.2.b. Heidi Minna Nørskov Andreasen er født den 23. april 1979 i Horsens.

VII. Birthe Kirstine Pedersen

er født den 26. september 1857 i V. Tørslev, og hun døde den 3. juni 1933 i Vorup Kær, Vorup sogn. Hun blev gift den 13. marts 1886 i Hobro med Anders Madsen Thygesen. Han er født den 12. marts 1859 i Harridslev som søn af arbejdsmand Mads Kristensen Thygesen og hustru Ane Sørensdatter, og han døde den 13. oktober 1922 paa Randers Amtssygehus.

Anders Madsen Thygesen var arbejdsmand og nævnes ved sin død som husejer i Vorup.

I ægteskabet er børnene VII.A.-VII.B.

VII.A.

Peter Mads Thygesen er født den 25. marts 1887 i Randers, og han døde den 8. august 1964 i Vorup. Han blev gift den 13. december 1908 i Randers med Ane Marie Jensine Clemensen. Hun er født den 25. maj 1884 i Vorup som datter af husejer Niels Kristian Clemensen og hustru Karen Marie Jensen, og hun døde den 25. august 1968 i Randers.

Peter Mads Thygesen gik i skole i Vorup. Han blev udlært som tømrer og havde ansættelse som saadan hos Welløv & Ottosen i Randers i mere end 40 aar indtil ca. 1950, da han maatte holde op paa grund af sygdom. - Sin værnepligt aftjente han i Nyborg.

Ane Marie Jensine Clemensen gik i skole i Vorup og var herpaa beskæftiget som husassistent forskellige steder indtil giftermålet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmoder.

I ægteskabet er børnene VII.A.1.-VII.A.2.

VII.A.1.

Anders Thygesen er født den 27. december 1910 i Vorup Kær, Vorup sogn, og han døde den 12. juni 1981 i Vorup. Han blev gift ca. 1937 i Finderup ved Høng med Agnethe Marie Olsen. Hun er født den 6. april 1910 i Høng som datter af gaardejer Johannes Olsen og hustru Kristine, og hun døde den 10. juli 1976 i Vorup.

Anders Thygesen var skomager, og kort tid før hans død skrev avisen bl.a.:

"Eneste mulighed for at faa arbejde som skomager i 30'ernes Randers var at begynde for sig selv. Byen var paa det nærmeste oversvømmet af skomage-

re - 120 i hele byen og alene 5 paa Strømmen.

Skomager Anders Thygesen, Strømmen 32, er en af de faa, der er blevet ved sin læst i de mange aar. Men nu stopper han ogsaa efter 55 aar i faget. Det lille hus, som han har forretning i, skal give plads for bilismen og Aarhusvej.

- Jeg er nu 70 aar og vil ikke mere. Lidt værktøj vil jeg gemme til minde, og saa kan jeg forsaale mine egne træsko, fortæller en af de sidste skomagere i Randers.

- Der blev uddannet mange skomagere, og naar de var færdige, blev de fyret - og nye lærlinge kom ind. Jeg blev udlært hos Jens Sørensen i Taarnegade og blev her som svend, indtil jeg skulle ind som soldat. Jeg arbejdede i København et par aar, før jeg slog mig ned i Strømmen."

Agnethe Marie Olsen gik i skole i Høng og tjente derefter som husassistent i København indtil giftemaalet. Senere arbejdede hun paa slagteriet i Strømmen i ca. 3 aar fra ca. 1965.

VII.A.1.a.

Aase Thygesen blev gift med Yves Gahery.

Bosat: 23 Grande Rue, 784110 Aubergenville, Frankrig.

Parret har 2 børn.

VII.A.1.b.

Inger Thygesen er født den 23. marts 1943 i Vorup. Hun blev gift den 25. februar 1978 i Oslo, Norge med Knut Petersen, der er født den 29. maj 1941 i Oslo som søn af pølsemaker Erik Bennichmann Petersen og hustru Gerd Ingrid Larsen.

Bosat: Byagervej 204, Beder.

Inger Thygesen gik i skole i Vorup i 9 aar. Hun blev udlært som frisør hos Robert Hollerup i Randers i 1963 og arbejdede derefter som saadan forskellige steder i Oslo indtil 1971, afbrudt af en periode som au-pair hos den danske præst Poul Bredsdorff i Paris, Frankrig, hvor hun opholdt sig i 1968. Efter at have drevet egen frisørforretning i Oslo fra 1972 til 1981 arbejdede hun som frisør paa et ældrecenter samme sted i ca. 2 aar, og siden har hun været hjemmearbejdende husmoder.

Knut Petersen gik i skole i Oslo. Han var bl.a. ude at sejle paa langfart i ca. 1 aar, og efter at være blevet udlært som mekaniker i Oslo i

1961 var han beskæftiget ved forskelligt. Fra 1967 til 1972 var han selvstændig taxavognmand i Oslo, og han havde nu ansættelse som værkstedsbetjent i et fængsel i 2 aar samt i en bedemandsforretning og ved Oslo Kommune indtil 1983, da parret flyttede til Danmark. Siden 1984 har han kørt som buschauffør ved Aarhus Sporveje. - Fritidsinteresse: travsport.

VII.A.1.b.1) Anders Petersen er født den 13. juli 1976 i Oslo, Norge.

VII.A.1.b.2) Lars Thygesen Petersen er født den 4. marts 1978 i Oslo, Norge.

VII.A.1.c.

Erik Thygesen er typograf i København.

VII.A.2.

Magda Berta Kirstine Marie Thygesen er født den 16. november 1913 i Vorup Kær, Vorup sogn. Hun blev gift den 14. november 1948 i Vorup med Poul Kristensen. Han er født den 25. januar 1908 i Helstrup som søn af gaardejer Kristen Poul Kristensen og hustru Kirstine Hesselberg, og han døde den 7. oktober 1974 i Randers.

Bosat: Aalborggade 6A, Randers.

Magda Berta Kirstine Marie Thygesen gik i skole i Randers og var bl.a. beskæftiget som husassistent hos en onkel samt ansat paa slagteriet i Strømmen i ca. 6 aar indtil 1950. Siden har hun været hjemmearbejdende husmoder.

Poul Kristensen gik i skole i Helstrup og var herpaa beskæftiget ved landbrug forskellige steder, afbrudt af et ophold paa landbrugsskole samt af militærtjeneste i Viborg. Fra ca. 1940 til sin død kørte han som chauffør for henholdsvis J.C. Jensen i Randers, Vilh. Nellemann samme sted og Dronningborg Maskinfabrik.

VII.A.2.a.

Anny Thygesen Kristensen er født den 21. juni 1950 i Vorup Kær, Vorup sogn. Hun blev gift den 1. juni 1974 i København med Kaj Østergaard, der er født den 11. januar 1950 i Korsør som søn af manufakturhandler Herluf Valdemar Østergaard og hustru Erna Marie Andersen.

Bosat: Ridehusvej 13, Hillerød.

Anny Thygesen Kristensen tog 9. klasse i Vorup, gennemgik uddannelse

til sygehjælper paa Aarhus Kommunehospital og har siden 1970 arbejdet som saadan forskellige steder, fra 1972 paa Sjælland.

Kaj Østergaard tog 9. klasse i Korsør, blev handelsuddannet i Slagelse og har siden 1974 været ansat i BRF, København, nu som fuldmægtig.

VII.A.2.a.1) Mads Østergaard er født den 20. juli 1979 i Korsør.

VII.A.2.b.

Karin Thygesen Kristensen er født den 4. maj 1953 i Vorup Kær, Vorup sogn. Hun blev gift den 16. april 1977 i Randers med Steen Brink Christensen, der er født den 1. december 1950 i Ø. Tørslev som søn af snedker Osvald Jensen Christensen og hustru, syerske Dagmar Hansen.

Bosat: Kærgade 90, Vorup Kær, Randers.

Karin Thygesen Kristensen tog 10. klasse i Vorup. Hun tjente som husassistent i Kristrup i ca. 1 aar, og efter at have haft ansættelse som syerske hos Falbe Hansen i Randers fra 1971 til 1985 blev hun hjemmearbejdende husmoder.

Steen Brink Christensen gik i skole i Ø. Tørslev og Randers. Han var beskæftiget som lagerarbejder i Ommersyssel Andels Grovvareforretning i Ø. Tørslev i 1 aar, og efter at have aftjent sin værnepligt ved Den kgl. Livgarde i København, hvorfra han hjemsendtes i 1972, samt at have haft et 10 maaneders ophold paa Ask Højskole i 1972-1973 begyndte han paa Randers Amtsgymnasium, hvor han bestod HF-eksamen i 1975. Derefter var han traktorfører og lagerarbejder paa DLG i Ø. Tørslev indtil 1980, da han begyndte paa DLG i Randers, hvor han var lagerarbejder frem til 1984, og siden har han været kasserer i SiD, afd. A, Randers.

VII.A.2.b.1) Henrik Brink Christensen er født den 15. november 1975 i Randers.

VII.A.2.b.2) Lone Thygesen Christensen er født den 5. marts 1978 i Randers.

VII.A.2.b.3) Peter Brink Christensen er født den 24. november 1984 i Randers.

VII.A.2.c.

Kirsten Thygesen Kristensen er født den 4. maj 1955 i Vorup Kær, Vorup sogn. Hun lever sammen med Klaus Hald Jensen.

Bosat: Kobbersmedevej 39, Randers.

VII.B.

Alfred Thygesen er født den 28. november 1898 i Vorup, og han døde som ugift den 7. juli 1979.

VIII. Elisabeth Pedersen

er født den 26. september 1857 i V. Tørslev, og hun døde den 23. marts 1937 i Allingaabro, Vejlby sogn. Hun blev gift den 14. oktober 1880 i Asferg med Jens Christian Jensen. Han er født den 29. maj 1848 i Brøndum, Hvorum sogn som søn af Christiane Sørensdatter, og han døde den 10. september 1912 i Gjerlev. - Som barnefader til Jens Christian Jensen udlagdes tjenestekarl Jens Pedersen, med hvem moderen senere blev gift.

Jens Christian Jensen nævnes ved giftemålet som ungkarl af Vinterhede i Asferg sogn, i 1882 som husmand paa Asferg Mark, i 1884 som indsidder i Ejstrup og i 1896 som husmand paa Blenstrup Mark. Ved sin død kaldes han husmand og snedker i Gjerlev. - Elisabeth Pedersen boede herefter hos tvillingesøsteren Birthe Kirstine (VII.) i Vorup Kær og senere hos sønnen Anders (VIII.C.) i Allingaabro.

I ægteskabet er børnene VIII.A.-VIII.C.

VIII.A.

Jens Christian Jensen er født den 16. juli 1882 paa Asferg Mark, Asferg sogn. Han blev gift ca. 1916 med Severine.

Jens Christian Jensen var smed og boede i Randers.

Ægteskabet var barnløst.

VIII.B.

Søren Peter Jensen er født den 28. marts 1884 i Ejstrup, Asferg sogn, og han døde i april 1956 i Mariendal ved Vorup. Han blev gift den 18. marts 1918 med Anna Christine Jensen. Hun er født den 14. januar 1893 i Varpelev, Klippinge sogn, og hun døde den 3. februar 1962 i Randers.

Søren Peter Jensen var landmand i Mariendal. - Da parret den 18. marts 1918 fik kongelig bevilling til at maatte blive viede "hjemme i Huset", nævnes Søren Peter Jensen som landmand af Lem Mark i Lem sogn og Anne Christine Jensen af Randers købstad.

I ægteskabet er datteren VIII.B.1.

VIII.B.1.

Marie Elisabeth Jensen er født den 22. januar 1919 i Vorup, og hun døde den 8. maj 1976. Hun blev gift den 18. september 1942 i Randers med Johannes Christiansen, der er født den 22. september 1917 i Randers som søn af snedkermester Johannes Christiansen og hustru Nielsine Therkildsen Koch.

Bosat: Nordvangsvej 1, Randers.

Marie Elisabeth Jensen gik i skole i Vorup og Randers, blev uddannet som violinist og spillede i Randers Byorkester i 25 aar.

Johannes Christiansen tog realeksamen i Randers, var lærerstuderende i Odense fra 1938 til 1942 og havde herpaa ansættelse ved Randers Skolevæsen indtil 1984.

VIII.B.1.a.

Edel Margrethe Christiansen er født den 9. oktober 1944 i Randers. Hun blev gift med Poul Henriksen.

Bosat: Lupinvej 42, Odense NV.

Parret hat et barn.

VIII.B.1.b.

Gunhild Ingeborg Christiansen er født den 22. februar 1947 i Randers. Hun blev gift med Jørgen Krøigaard.

Bosat: Nørrevænget, Odense.

Parret har 2 børn.

VIII.B.1.c.

Inge Birgitte Christiansen er født den 30. marts 1954 i Randers.

Bosat: Brobjerg Parkvej 49, Egaa.

Inge Birgitte Christiansen er cand. phil. og har et barn.

VIII.C.

Anders Jensen er født den 10. maj 1896 paa Blenstrup Mark, Gjerlev sogn, og han døde den 8. december 1965 i Allingaabro, Vejlbj sogn. Han blev gift den 12. januar 1918 i Vivild med Jensine Elisabeth Pedersen, der er født den 5. juni 1893 i Vivild som datter af arbejdsmand Jens Peder Pedersen og hustru Rasmine Rasmussen.

Bosat: Plejehjemmet, Allingaabro.

Anders Jensen gik i skole i Gjerlev. Han arbejdede hjemme hos faderen i en periode, blev senere udlært som mejerist i Odense og arbejdede derefter forskellige steder, bl.a. i Vivild samt i Ørsted, hvor han virkede som 1. mejerist fra 1918 til 1930. Derefter flyttede parret til Allingaabro, og her havde han ansættelse som fyrbøder og maskinpasser paa slagteriet indtil ca. 1960.

Jensine Elisabeth Pedersen gik i skole i Vivild og var bl.a. beskæftiget som husassistent paa Vivild Præstegaard inden giftemaalet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmoder. Hun har været bosat paa plejehjemmet siden 1981.

I ægteskabet er børnene VIII.C.1.-VIII.C.7.

VIII.C.1.

Hugo Kristian Jensen er født den 17. juni 1918 i Vivild. Han blev gift den 5. september 1942 i Aars med Ella Poulsen. Hun er født den 5. maj 1922 i Aars som datter af malermester Nikolaj Jakobsen Poulsen og hustru Anna Hansen, og hun døde den 18. januar 1983 i Farsø.

Bosat: Gl. Tingvej 32, Aars.

Hugo Kristian Jensen gik i skole i Ørsted, Allingaabro og Vorup. Han blev udlært som pølsemaker paa slagteriet i Allingaabro i 1936, og efter at have arbejdet som svend samme sted i ca. 2 aar havde han ansættelse paa Aars Andels-Svineslagteri frem til 1979, afbrudt af en periode som tørveproducent ved Hadsten i sommeren 1941. Derudover virkede han som faglærer paa Aars Tekniske Skole i 12 aar samt som referent til Løgstør Avis

i 10 aar, og han blev endvidere indkaldt til militærtjeneste den 9. april 1940, men hjemsendtes efter én dag. - Hugo Kristian Jensen var under besættelsen formand for Røde Kors' afdeling i Aars samt for samaritterforeningen og senere kasserer for Foreningen af Arbejdsledere i Aars-afdelingen i perioden fra 1953 til 1963. Sidstnævnte sted fungerede han som formand i 15 aar indtil 1979.

Ella Poulsen gik i skole i Aars og var herpaa butikselev hos manufakturhandler Holger Pedersen samme sted, hvor hun fortsatte som ekspeditrice indtil giftemaalet efter at have været ansat som ekspeditrice i Aalborg i ca. 2 aar under 2. Verdenskrig. Senere virkede hun som referent til Løgstør Avis i 10 aar.

VIII.C.1.a.

Bruno Jensen er født den 5. oktober 1943 i Aars. Han blev gift den 14. maj 1965 i Havbro med Gerda Margit Johansen, der er født den 19. maj 1944 i Havbro som datter af landmand Aksel Søren Johansen og hustru Jørgine Marie Thomsen.

Bosat: Færøvej 12, Løgstør.

Bruno Jensen gik i skole i Aars i 8 aar. Han stod i lære som pølsemager paa svineslagteriet samme sted i 4 aar, og efter at have gjort 14 maaneders militærtjeneste i Vordingborg og Hvorup indtil hjemsendelsen i 1963 virkede han som mestersvend paa Østvendssysseis Andels-Svineslagteri i Sæby samt som pølsemester paa Løgstør Andels-Svineslagteri indtil 1975. Siden har han været ansat paa Marina i Løgstør, fra 1979 som driftsassistent.

Gerda Margit Johansen gik i skole i Havbro. Hun tjente som husassistent i ca. 2 aar, og efter at være blevet udlært som dame- og herrefrisør i Havbro i 1965 havde hun ansættelse som damefrisør i Sæby og Løgstør indtil 1972. Siden har hun drevet Salon Gitte paa adressen.

VIII.C.1.a.1)

Heidi Jensen er født den 30. juni 1966 i Sæby.

Bosat: Købmagergade 18, Løgstør.

Heidi Jensen bestod studentereksamen i 1986 og begyndte derefter som HH-studerende.

VIII.C.1.a.2)

Morten Jensen er født den 4. juni 1970 i Løgstør.

VIII.C.1.b.

Leo Jensen er født den 27. februar 1947 i Aars.

Bosat: Skolebakken 1, Handest, Faarup.

Leo Jensen tog realeksamen i Aars. Han blev udlært som typograf paa Aars Avis i 1969, og efter bl.a. at have været ansat som saadan paa W.J. Christensens Blankettrykkeri i Risskov i 5 aar samt som faktor paa Aars Avis fra 1977 til 1984 begyndte han som faktor paa Hobro-bladet.

VIII.C.1.c.

Helle Jensen er født den 25. juni 1954 i Aars. Hun blev gift den 31. august 1974 i Aars med Bernt Rüdiger Pedersen, der er født den 8. januar 1951 i Østrup, Vognsild sogn som søn af arbejdsmand Reinholt Nielsen og hustru Kamma Pedersen.

Bosat: Kærvej 21, Aars.

Helle Jensen tog realeksamen i Aars. Hun stod i lære som defektrice paa Aars Apotek fra 1971 til 1974 og var herpaa hjemmearbejdende husmoder frem til 1982, afbrudt af 1 aar som ekspeditrice hos Inger Brokholm i Aars. Fra 1982 til 1985 havde hun ansættelse som ufaglært sygehjælper paa Ulstrup-lund Plejehjem i Hornum, og derefter gennemgik hun uddannelse til sygehjælper paa Hobro Sygehus.

Bernt Rüdiger Pedersen gik i skole i Østrup, Vestrup og Aars, ialt 9 aar. Han blev udlært som mekaniker i Aars i 1971, gjorde militærtjeneste i Fredericia og Hvorup, sidst som konstabel, og arbejdede som mekaniker i bl.a. Støvring og Aars indtil 1982, da han begyndte som lokomotivfører ved DSB i Aalborg.

VIII.C.1.c.1) Carina Pedersen er født den 8. april 1975 i Farsø.

VIII.C.1.c.2) Troels Pedersen er født den 6. november 1978 i Aalborg.

VIII.C.1.d.

Michael Jensen er født den 12. november 1958 i Aars. Han lever sammen med Lena Yvonne Glenstrup Christensen, der er født den 25. november 1959 i Göteborg, Sverige som datter af mekaniker Fritz Christensen og hustru, slag-

teriarbejder Else Glenstrup.

Bosat: Blaamejsevej 11, Aars.

Michael Jensen tog realeksamen i Aars og bestod senere den 1-aarige handelseksamen samme sted. Herefter begyndte han som elev i Aars Bank, hvor han har været bankassistent siden 1978.

Lena Yvonne Glenstrup Christensen gik i skole i Göteborg samt i Hobro, hvor hun tog 10. klasse. Hun blev udlært som frisør i Salon Vi-Ka i 1979 og arbejdede derefter indenfor faget i bl.a. Norge, Randers og Viby ved Aarhus, inden hun i 1985 kom tilbage til Salon Vi-Ka.

VIII.C.2.

Else Kathrine Elisabeth Jensen er født den 20. februar 1920 i Ørsted. Hun blev gift den 20. oktober 1940 i Grenaa med Jens Maaberg. Ægteskabet blev ophævet i 1963.

Bosat: Hovedgaden 63, Allingaabro.

Else Kathrine Elisabeth Jensen gik i skole i Ørsted og Allingaabro. Hun var beskæftiget som husassistent forskellige steder paa hjemegnen samt som ekspeditrice i Grenaa i ca. 1 aar indtil giftermålet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmoder. Senere havde hun bl.a. sæsonarbejde paa ismejeriet Enigheden i Aarhus i ca. 7 aar, og efter fra 1963 til 1966 at have været bosat paa Bornholm boede hun indtil 1981 sammen med moderen i Allingaabro, hvor hun arbejdede paa børnehjemmet Granbakken i ca. 3 aar. Siden 1973 har hun været ekspeditrice i datterens og svigersønnens (VIII. C.2.b.) bageri i Allingaabro.

Jens Maaberg stod efter endt skolegang i lære som klejnsmed i Grenaa og virkede senere som fyrbøder ved DSB i Aalborg og Aarhus i ca. 4 aar, inden han begyndte at arbejde som klejnsmed paa DSBs Centralværksted i Aarhus.

VIII.C.2.a.

John Maaberg er født den 16. april 1942 i Aalborg. Han blev gift første gang den 25. december 1965 i Neksø med Helen Lund, der er født den 16. juni 1944 i Neksø som datter af fiskeskipper og havnebetjent Svend Lund og hustru Tove Mercedes. Ægteskabet blev ophævet i 1971, og John Maaberg giftede sig anden gang den 3. juli 1978 i Juelsminde med Ulla Nordentoft Nystrup, der er født den 21. november 1946 i Vang ved Thisted som datter af

cafeteriaejer Aage Emil Nystrup og hustru Karen Nordentoft.

Bosat: Maagevej 4, Snaptun, Horsens.

John Maaberg gik i skole i Aabyhøj ved Aarhus i 8 aar. Han blev udlært som klejnsmed hos Frichs i Aarhus i 1962, og efter at have sejlet paa langfart i rederiet A.P. Møller i 3 aar samt at have virket som reparatør paa Bornholm indtil 1971 flyttede han til Jylland. Herefter arbejdede han som smed i Allingaabro i 1 aar, paa Grønland i ca. 3½ aar samt paa de norske boreplatforme i Stavanger i ca. 1 aar, sidstnævnet sted som reparatør, og siden har han været ansat forskellige steder, fra 1979 som smed hos Palsgaard (bageriartikler) i Hosby. - Fritidsinteresse: sejlsport.

Helen Lund gik i skole i Neksø og stod herpaa i lære som defektrice samme sted.

Ulla Nordentoft Nystrup gik i skole i Vang. Hun stod i lære i en lædervareforretning i Glostrup, hvor hun arbejdede indtil 1970, og efter at have været med til at drive en bodega i Uby ved Kalundborg frem til 1975 samt at have haft ansættelse paa cafeterier i Grenaa og Horsens begyndte hun i 1981 som fabriksarbejder paa Schrøder-Plast i Klakring.

Ulla Nordentoft Nystrup har fra et tidligere ægteskab børnene Morten Nystrup Jensen og Trine Nystrup Maaberg, født henholdsvis den 9. maj 1969 og den 26. februar 1971.

VIII.C.2.a.1) Claus Maaberg er født den 28. juli 1967 i Neksø.

VIII.C.2.a.2) Mark Nystrup Maaberg er født den 13. marts 1979 i Snaptun, Glud sogn.

VIII.C.2.b.

Dorthe Elisabeth Maaberg er født den 31. maj 1945 i Aabyhøj, Aaby sogn. Hun blev gift den 25. august 1968 i Vejlbj Kirke i Allingaabro med Uffe Skrabak Sørensen, der er født den 22. marts 1941 i Aarhus, Sankt Johannes sogn som søn af bagermester Ingemann Werner Ploug Sørensen og hustru Auguste Marie Skrabak.

Bosat: Hovedgaden 55, Allingaabro.

Dorthe Elisabeth Maaberg gik i skole i Aabyhøj. Hun tjente som husassistent i Brabrand i 1 aar, og efter at have staaet i lære som damefrisør i Aarhus i 8 maaneder gennemgik hun uddannelse til bogbindermedhjælper samme sted. Senere havde hun ansættelse som pakkerske paa en torskefiletfabrik

i Neksø i 3 aar indtil 1963, da hun flyttede til Allingaabro, og hun arbejdede nu som bogbindermedhjælper paa Esselte i Randers frem til 1969. Siden har hun arbejdet i bagerforretningen i Allingaabro, først som ekspeditrice hos svigerforældrene og nu som medhjælpende hustru.

Uffe Skrabak Sørensen gik i skole i Allingaabro i 8 aar. Han stod i lære som bager hos faderen i Allingaabro samt i Aarhus indtil 1960, og efter at have aftjent sin værnepligt i Holstebro i 1961-1962 arbejdede han indenfor faget i bl.a. Østrig og Schweiz, inden han i 1964 begyndte som svend hos faderen, hvis bageri han overtog i 1975.

VIII.C.2.b.1)

Kim Skrabak Sørensen er født den 2. november 1969 i Ørsted.

Han tog 10. klasse paa efterskole og paabegyndte derefter EFG-basisaaret.

VIII.C.2.b.2)

Pia Skrabak Sørensen er født den 2. august 1972 i Randers.

VIII.C.2.b.3)

Ann Skrabak Sørensen er født den 8. maj 1976 i Ørsted.

VIII.C.3.

Jens Christian Jensen er født den 30. april 1921 i Ørsted, og han døde den 19. august 1945 samme sted af difteritis.

Han var maler.

VIII.C.4.

Elisabeth Jensen er født den 25. september 1922 i Ørsted. Hun blev gift den 10. januar 1942 i Vejlbj Kirke i Allingaabro med Ib Brunsgaard, der er født den 4. februar 1920 i Aars som søn af tømremester Niels Christian Brunsgaard og hustru Magda Andrea.

Bosat: Finlandsvej 25, Viborg.

Elisabeth Jensen gik i skole i Ørsted og Allingaabro. Hun tjente som husassistent forskellige steder indtil giftermålet, efter hvilket hun blev hjemmearbejdende husmoder, og senere havde hun ansættelse paa Hedeselskabet i Viborg fra ca. 1970 til 1981, først som medhjælper paa laboratorii-

et og fra 1977 som køkkenleder. Desuden var hun ansat som hjemmehjælper ved Viborg Kommune i sommeren 1982.

Ib Brunsgaard gik i skole i Aars. Han stod i lære som tarmrenser paa slagteriet samme sted, hvor han arbejdede indtil 1951, og fra samme aar til 1980 virkede han som tarmrenser paa bl.a. Viborg Eksportslagteri.

VIII.C.4.a.

Ove Brunsgaard er født den 2. september 1943 i Aars.

Bosat: Teglmærken 85, Viborg.

VIII.C.4.b.

Hanne Brunsgaard er født den 16. august 1948 i Aars.

Bosat: Finlandsvej 25, Viborg.

VIII.C.4.c.

Allan Brunsgaard er født den 25. august 1955 i Viborg. Han blev gift med Susanne.

Bosat: Teglmærken 93, Viborg.

Parret har 2 børn.

VIII.C.5.

Anders Leo Jensen er født den 24. april 1924 i Ørsted. Han blev gift den 6. maj 1950 i Vejlby Kirke i Allingaebro med Krista Møller, der er født den 7. januar 1929 i Uggelhuse, Virring sogn som datter af bankkasserer Kresten Jørgen Møller og hustru Valborg Pedersen.

Bosat: Markedsplads 4, Allingaebro.

Anders Leo Jensen gik i skole i Vejlby. Han arbejdede paa Pindstrup Mosebrug fra 1938 til 1946, og efter at have været beskæftiget som slagteri-arbejder, smed, kedelpasser og maskinmester paa Allingaebro Andels-Svine-slagteri frem til 1975 begyndte han som kedel- og maskinpasser paa Østjyske Slagterier i Randers.

Krista Møller tog præliminæreksamen i Allingaebro. Hun blev kontoruddannet paa A.L. Pedersens Bogtrykkeri samme sted, og efter at have været ansat som kontorassistent hos Falbe Hansen i Randers i 7 aar indtil 1954 blev hun hjemmearbejdende husmoder. Siden 1967 har hun været kontorassistent i broderens virksomhed, H.J. Møller Data i Allingaebro.

VIII.C.5.a.

Poul Christian Møller-Jensen er født den 23. oktober 1954 i Allingaabro, Vejlbysogn. Han blev gift den 19. juni 1976 i Vejlbys Kirke i Allingaabro med Lissy Vibsig Pedersen, der er født den 20. juli 1955 i Vejle som datter af Kaj Poul Vibsig Pedersen og hustru Jenny Kirstine Nielsen. Ægteskabet blev opløst i 1985.

Poul Christian Møller-Jensen tog udvidet teknisk forberedelseseksamen i 1971 og bestod handelseksamen i 1972. Herefter gennemgik han uddannelse til kommuneassistent, og efter at have været ansat som sådan indtil 1980 samt som overassistent indtil 1985 tiltraadte han en stilling som souschef. - Sin værnepligt aftjente han i perioden fra den 1. april 1975 til den 31. december 1975. - Poul Christian Møller-Jensen gennemgik Dansk Kommunalkursus I i 1976-1977 samt Dansk Kommunalkursus II i 1977-1978 og bestod forvaltningsfaglig afgangseksamen på Danmarks Forvaltningshøjskole i 1984. Derudover har han deltaget i kurser indenfor bl.a. ledelse og samarbejde.

Lissy Vibsig Pedersen er sygehjælper.

VIII.C.5.a.1) Tabitha Møller-Jensen er født den 30. april 1977 i Allingaabro, Vejlbysogn.

VIII.C.5.a.2) Kirstine Møller-Jensen er født den 26. september 1980 i Allingaabro, Vejlbysogn.

VIII.C.6.

Aage Evald Jensen er født den 11. marts 1930 i Ørsted. Han blev gift den 4. august 1956 i katolsk kirke i Randers med Carmen Yvette Marie Fransoire Valente, der er født den 17. februar 1939 i Frankrig. Ægteskabet blev opløst i 1975.

Bosat: Æbleparken 34B, Hadsten.

Aage Evald Jensen gik i skole i Vejlbysogn. Han arbejdede hjemme indtil sit 17. år, og efter at have staaet lære som maler i Allingaabro, hvor han blev udlært i 1951, gjorde han 12 måneders militærtjeneste ved marinen i København. Siden 1952 har han arbejdet som maler forskellige steder, bl.a. hos Bansmann & Søn i Aarhus i 13 år og fra 1974 hos Sjøreen & Co., ligeledes i Aarhus.

VIII.C.6.a.

Jan Valente Jensen er født den 14. december 1956 i Aabyhøj, Aaby sogn. Han lever sammen med Elisabeth.

Parret er bosat i Ørting ved Odder og har et barn.

VIII.C.6.b.

Keld Valente Jensen er født den 15. juni 1958 i Aabyhøj, Aaby sogn.

Han er bosat i Aarhus og har et barn.

VIII.C.6.c.

René Valente Jensen er født den 21. april 1962 i Aabyhøj, Aaby sogn. Han lever sammen med Charlotte.

Bosat: Marselis Boulevard 30, Aarhus.

VIII.C.7.

Anna Ruth Jensen er født den 13. juli 1931 i Ørsted. Hun blev gift den 6. december 1952 i Vejlbj Kirke i Allingaabro med Verner Clausen, der er født den 12. januar 1930 i Rutsker som søn af gaardejer Sigfred Anker Clausen og hustru Alma Kirstine Josefsen.

Bosat: Jomfrudalen 4, Neksø.

Anna Ruth Jensen tjente efter endt skolegang som husassistent hos søsteren Else (VIII.C.2.) i Aabyhøj. Senere arbejdede hun paa ismejeriet Enigheden i Aarhus, og efter at have haft huslige pladser i Aarhus, Aars, Vivild og Allingaabro var hun beskæftiget ved forskelligt indtil 1954. Fra 1961 til 1984 var hun medhjælpende hustru i parrets forretning i Neksø, og siden har hun haft ansættelse som optiksekretær i Synoptik i Rønne.

Verner Clausen tjente efter endt skolegang som landbrugsmedhjælper i 2 aar. Han stod i lære som urmager og optiker i Allingaabro fra 1946 til 1951, og efter at have aftjent sin værnepligt paa Bornholm arbejdede han som svend indenfor sit fag i Aarhus frem til 1961. Herpaa drev han egen forretning i Neksø indtil 1984, da han blev ansat som optiker i Synoptik i Rønne.

VIII.C.7.a.

Ruth Karin Clausen er født den 25. januar 1954 i Aabyhøj, Aaby sogn. Hun blev gift den 3. august 1974 i Neksø med Kurt Birger Hansen, der er født

den 1. marts 1953 i Østermarie som søn af pedelmedhjælper Jørgen Tage Hansen og hustru Iris Bitten Gudbergson Dahl.

Bosat: Skovløkken 18, Snogebæk, Neksø.

Ruth Karin Clausen tog 10. klasse i Neksø. Hun var medhjælper i en gartnerforretning i Allinge, stuepige paa Hotel Helligdommen samt ansat som vaskerimedhjælper paa Andelsvaskeriet i Allinge og i vaskeriets renseri-forretning i Rønne, og efter at have staaet i lære i en isenkramforretning i Neksø fra 1973 til 1976 arbejdede hun samme sted i nogle aar. Siden 1981 har hun været beskæftiget som fritidshusmedhjælper paa Neksø Fritidshus.

Kurt Birger Hansen tog 10. klasse i Neksø. Han blev udlært som mekaniker i 1974, og efter at have gjort militærtjeneste indtil 1977, sidst som sergent, drev han egen mekanikervirksomhed i Bodilsker. Siden 1981 har han været ansat som taksator i Baltica.

VIII.C.7.a.1) Tommy Flemming Dahl Hansen er født den 23. september 1976 i Rønne sogn.

VIII.C.7.a.2) Jannie Ruth Dahl Hansen er født den 1. november 1978 i Bodilsker sogn.

VIII.C.7.b.

Joan Clausen er født den 5. februar 1957 i Aabyhøj, Aaby sogn. Hun blev gift den 26. februar 1977 i Hasle paa Bornholm med Karsten Benno Sjøberg Olsen, der er født den 18. juni 1954 i Nyker som søn af arbejdsmand Gert Laurits Olsen og hustru, husassistent Aase Margrethe Sjøberg.

Bosat: Dambakken 6, Hasle.

Joan Clausen tog realeksamen i 1974, bestod handelseksamen i 1975 og blev kontorassistent i 1977. Desuden har hun arbejdet som servitrice, dagplejer og køkkenassistent samt været medhjælpende hustru. Hun afsluttede merkonomkursus i 1982 og kursus i psykologi paa HF-niveau i 1983. - Fritidsinteresser: psykologi, kropsterapi og healing.

Karsten Benno Sjøberg Olsen tog 8. klasse. Han stod i lære som blikkenslager indtil 1974, startede Hasle Blikkenslagerforretning i 1979 og blev oliefyrsmonter (Trin 2) i 1980. Siden 1986 har han været medindehaver af Hasle Blik & VVS I/S. - Fritidsinteresser: fugleopdræt og travsport.

VIII.C.7.b.1) Carina Sjøberg Olsen er født den 1. november 1976 i Hasle.

VIII.C.7.b.2) Dennis Sjøberg Olsen er født den 30. april 1979 i Hasle.

VIII.C.7.b.3) Jimmi Sjøberg Olsen er født den 18. april 1986 i Hasle.

VIII.C.7.c.

Finn Clausen er født den 14. januar 1959 i Aabyhøj, Aaby sogn. Han blev gift den 14. september 1985 i Ibsker med Helle Christine Hansen, der er født den 16. januar 1960 i Nekso som datter af formand Børge Nimb Hansen og hustru, sygehjælper Inge Ragnhild Olsen.

Bosat: Vibeænget 4, Nekso.

Finn Clausen tog realeksamen i 1976. Han gennemgik basisåret som optiker paa Randers Tekniske Skole og stod herpaa i lære som optometrist i Helsingør og København. Endvidere bestod han HF-eksamen i engelsk og matematik samt HH-eksamen i rengskab/driftsøkonomi, engelsk og matematik, inden han i 1982 blev ansat som optiker i Godthaab, Grønland, hvor parret opholdt sig i 1½ aar, og han arbejdede nu en tid paa Sjælland. Derudover gennemgik han videreuddannelse paa flere felter, bl.a. opholdt han sig i en periode i 1984 paa et hospital i London i England for at blive kontaktlinspecialist. Siden 1984 har han haft ansættelse som chefoptiker i Synoptik i Rønne.

Helle Christine Hansen tog realeksamen i Nekso i 1976 og bestod studentereksamen i 1979 samt HH-eksamen i 1980. Hun havde ansættelse som revisorassistent hos C. Jespersen i København, afbrudt af en periode som revisor hos DFR i Godthaab, og desuden bestod hun HD paa Handelshøjskolen i København i 1984. Samme aar startede hun som regnskabschef i Dansk Andelsfisk A.m.b.A., Nekso.



VI.
Niels Christian Pedersen og Christine Christensen med familie



VI.A.2.
Margrethe Frederikke P. Petersen og Ernst Henry Jensen Moeslund med familie



VI.A.
Ane Mette Pedersen og
Ludvig Emil Precht Petersen



VI.B.
Christen Pedersen og
Karoline Marie Christensen



VI.B.1.
Petrea Nielsine Pedersen og
Thomas Mogensen med børn



VI.B.2.
Holger Pedersen og Ninna Tvede
med sønnen Henning



VI.B.2.a.
Henning Tvede Pedersen og Lis
Pedersen med børn



VI.B.3.a.
Aage Tvede Pedersen og Aase Sø-
rensen med børn



VI.B.3.b.
Erik Tvede Pedersen og Asta
Hvidtfeldt med børn



VI.B.3.c.
Inga Tvede Pedersen og
Ib Hedegaard Pedersen



VI.B.3.c.
Børnene Mette og Louise



VI.B.6.
Aage Pedersen og
Nora Karlsen



VI.B.6.c.
Jette Pedersen og
Ib Bertelsen med
familie



VI.C.
Peder Pedersen og Bertha Kirstine
Sørensen med børn



VI.C.1.
Karen Pedersen og
Laurits Peter Jonassen



VI.C.1.a.
Birthe Jonassen og
Lars Thomas



VI.C.4.
Kristian Nedergaard Pedersen og
Marie Sørensen



VI.C.4.a.
Inge Pedersen og
Henning Bjørge Petersen



VI.C.4.b.
Irma Nedergaard Pedersen og Alvin
Ernest Bernhard med familie



VI.C.5.
Eigil Nedergaard Pedersen og Rosa
Mikkelsen med familie



VI.C.8.
Lis Nedergaard Pedersen og
Frede Kirkegaard Mikkelsen



VII. og VIII.
Søstrene Birthe
Kirstine og Elisabeth



VII.A.2.
Magda Berta Kirstine Marie Thyge-
sen og Poul Kristensen



VII.A.2.
Magda B. K. M. Thygesen, gift Kristensen, med
familie



VIII.
Elisabeth Pedersen og Jens Christian Jensen

VIII.C.
Anders Jensen og
Jensine Elisabeth
Pedersen



VIII.C.1.
Hugo Kristian Jensen og Ella Poulsen

VIII.C.1.d.
Michael Jensen og
Lena Yvonne Glenstrup Christensen



VIII.C.2.
Else Kathr. Elisabeth Jensen og
Jens Maaberg



VIII.C.2.a.
John Maaberg og
Ulla Nordentoft Nystrup



VIII.C.2.a.1)
Claus Maaberg



VIII.C.2.b.
Dorthe Elisabeth Maaberg og
Uffe S. Sørensen



VIII.C.5.
Anders Leo Jensen og
Krista Møller



VIII.C.5.a.
Poul Chr. Møller-Jensen og
Lissy Vibsig Pedersen



VIII.C.6.
Aage Evald Jensen



VIII.C.7.
Anna Ruth Jensen og
Verner Clausen

Supplement
til bogens
efterkommeroversigt

Naturligvis er en slægtsbog ikke afsluttet, saalænge slægtens medlemmer stadig er i live, idet der jo hele tiden sker nye ting lige fra fødsler, giftermål og dødsfald, til stillings- og adresseændringer. Nærværende slægtsbog er da ogsaa kun ført up-to-date og vil i løbet af faa aar blive mangelfuld, saafremt fremtidige begivenheder indenfor slægten ikke tilføjes. Det anbefales derfor slægtens medlemmer at gøre brug af efterfølgende sider til nedskrivning af tilføjelser, efterhaanden som nye begivenheder indtræffer - i hvert fald indenfor ens egen gren af efterkommeroversigten. Det er en ting, der let lader sig udføre, og som vil være til stor hjælp sidenhen, ikke saa meget for Dem selv, som for de af slægtens efterkommere, der engang skal arve denne bog.

For overskuelighedens skyld bør De ved hver tilføjelse anføre det registreringsnummer, som den person, De omtaler, har i bogens tekst.

Supplement til bogens efterkommeroversigt.

II.F.5.b.

Jørgen Pedersen Nedergaard blev udlært som automekaniker i 1970, hvorpaa han arbejdede som svend til 1974. Siden har han været ansat ved politiet og blev i 1984 stationeret ved politiet i Nassaq, Grønland.

Marianne Slott Larsen er kontorassistent.

II.F.5.b.1) Bjørn Slott Nedergaard er født den 31. december 1977 i København.

II.F.5.b.2) Søs Nedergaard er født den 7. september 1982 i Køge.