



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTEN BACH

fra

LAASTRUP

om

Mads Jørgensen Back, født 1775,

og hustru

deres forfædre og efterkommere

A/S NORDISK SLÆGTSFORSKNING
BREDEGAARD, SKALS
1969

Laastrup.

Hvor Hedelærken jubler i Sky,
hvor, hen under langstrakte Banker
der ligger en gammel og fredelig By,
derhen gaar saa tit mine Tanker.

Hvorfor? Jo, for saavidt jeg tror,
knap skønnere Plet man finder,
vel ogsaa fordi i denne bor
mine kære Barndoms minder.

Der boede ogsaa min Fa'r og Mo'r,
der hjalp de hinanden trolig
i Kampen mod Armod's trange Kaar
i den fattige Husmandsbolig.

Der saa jeg første Gang Dagens Lys,
der lærte jeg Moder at stamme,
der fik jeg det første Moderkys,
og Moder var selv min Amme.

Der blev jeg første Gang taget i Favn
af kærlige Moderhænder.
Moder, Moder, det er et Navn,
der sig ind i Hjærterne brænder.

Fædre, fra Himlen ser I herved,
hvad her eders Barn nu skriver,
da ved jeg, Fader, at ikke vred
derover paa mig du bliver.

Jeg nævned jo først min Moder her,
jeg ved, du mig dette forlader,
du var, som hun, mig inderlig kær,
min alt opofrende Fader.

Naar tit jeg nu under graanet Haar
sukkende ser mig tilbage,
ser paa de mange henrundne Aar
og de hastigt ilende Dage.

Jeg ser nu saa meget, som ej jeg saa
i Barnets Paradishave, -
og kan nu meget bedre forstaa,
Ordet: De kalkede Grave.

Vel meget jeg ser, jeg ej forstaar,
men det faar jo saa at være;
thi paa det godes Sag jeg tror,
det Sejren nok hjem skal bære.

I Verden der er ogsaa meget smukt:
De gode og kære Minder;
for dem ingen Laas eller Slaa har lukt,
de fleste dem dejlige finder.

Naar hen ad Livets Veje vi gaar,
og bliver gamle af Dage,
og ikke ret langt fra Graven staar,
og da os tænker tilbage.

Da gribes de kære Minder fat,
og ej vi slipper dem mere,
de bliver da os en kostelig Skat,
vi næppe kan højt nok vurdere.

Var Livet end aldrig saa langt og rigt,
men fattedes gode Minder,
saa var det næppe ret lykkeligt,
og fattigt jeg dette da finder.

Selv er jeg fattig - og godt jeg ved,
at Armod er tung at bære,
men dette ej svækker min Kærlighed
til Minderne lyse og kære.

Jeg her nu mindes min Fødeby,
ret smuk jeg den ogsaa finder,
er end der ej Bjerge, som højt mod Sky
rage med snedækte Tinder.

Saa er der Bakker og Dale nok,
Enge og rindende Bække,
af Kæmpehøje ogsaa en Flok
paa Hedens lyngbrune Dække.

Mod Nord der Bakkerne hæver sig,
langs dem ligger Gaarde og Huse,
der ligger de lunt og behagelig,
naar Nordenvindene suse.

I Vest ligger Kirken - og midt i By,
af en prægtig Have omskygget,
der ligger Præstegaarden i Ly,
der haver de gamle den bygget.

Skolen ligger lidt ovenfor,
med smuk Udsigt, paa en Banke;
en ny er bygget, til den gamle gaar
endnu saa ofte min Tanke.

Der boede min Bedstefader, Mads Degn,
ret en Degn af den gamle Skole,
en Mand, paa hvis Ord den hele Egn
i tykt og tyndt kunde stole.

Han var deres Læge og Konsulent,
til ham sig alle henvendte;
jeg lyver ej ved at sige, omtrent
Raad for alting han kendte.

Var Hekse og andre Gespentser paa Spil,
da sagde man ogsaa forresten,
han maatte træde hjælpende til,
naar med dem det kneb for Præsten.

Der var og min gamle Bedstemo'r
med det venlige Smil i sit Øje,
hvor vil jeg glæde mig engang, naar
vi mødes hist i det høje.

Fred med eder, gamle, - ikke her
eders Ben maatte Hvile finde,
paa Kirkegaarden to Elmetræer
kan os om eder dog minde.

Dem planted' I, da hertil I kom,
snart Hundrede Aar er det siden,
saa at de ogsaa minder os om,
at hastigt heniler Tiden.

De løves og grønnes paany hver Vaar
i de dødes - den stille Have,
og spreder Løvet hvert Efteraar
hen over de græsgroede Grave.

Der er nu rundet saa mange Aar,
dog, naar jeg mig tænker tilbage,
jeg husker endnu, som var det i Gaar,
mine første Skoledage.

Jeg husker jeg var lidt mellemglad,
ved jeg et "a" skulde skrive,
thi hvordan jeg end bar mig ad,
det til noget ej ret vilde blive.

Jeg var lige ved at tvivle paa
det nogensinde at lære,
og tænkte ved mig selv som saa,
det maa du vist helst lade være.

Jeg grundet' - og kunde knap forstaa,
hvordan at det kunde være,
at Bedstefader han nu fandt paa,
mig slige Kunster at lære.

Dog, jeg alligevel dristede mig
til nogle Streger at skrive,
som ej var det kunstige Tegn ulig
og maaske nok et a kunde blive.

Det vared' da heller ej længe da,
end jeg paa min Tavle fik skrevet
ikke saa galt et lille a,
saavidt jeg fik det da drevet.

Der rundet er godt et halvt Hundrede Aar,
saa længe er det nu siden,
og Barnets dengang saa lyse Haar,
er graanet blevet af Tiden.

Jeg ved de Minder mig glæde kan
og Behag i deres Selskab finde,
det lysner i Tankernes Trylleland,
naar de Puslinger spørger derinde.

Det er en Slags Trolde, det tror jeg vist,
de mange myldrende Minder,
og tryller nok med mig saalænge tilsidst
kun Barnet i mig de finder.

Sker dette - ja, saa Herregud,
saa vender jeg jo tilbage
til samme Punkt, hvorfra jeg gik ud,
til de sollyse Barndomsdage.

Hvis, Læser, du skulde tænke som saa:
Dette lidt barnligt lyder.
Saa vil jeg bede dig tænke paa:
Gode Minder meget betyder.

Gode Minder fra et lykkeligt Hjem
vi kan næppe for højt vurdere,
og jeg tror, at hver, som ejer dem,
glad ved dem ogsaa vil være.

Kommer Kærminder listende tit,
som var det puslende Trolde,
lad dem da bare kun spøge frit,
naar derved de Glæde os volde.

Nu vil vi paa Hundehøj gaa op,
derfra se ned over Byen,
og se histude paa Bjergets Top,
der knejser en Kirke mod Skyen.

Og nedenfor den glitrende Fjord
omgivet af Klinter og Kirker -
og frugtbare Enge, saa nok jeg tror
sligt Syn behageligt virker.

Og det skal være en Sommerdag,
naar af Høet vi mærker Duften,
og Lærkernes Triller Slag i Slag
lyder til os fra Luften.

Og vi kan høre Leernes Klang
derude paa Byens Enge
og den muntre, jodlende Sang
af de raske Hyrdedrenge.

Se Føllet, som tumler sig lystig og kaad
mellem duftende Høstakkers Klynger,
og Aaen, blank som en Søilvertraad
igennem det hele sig slynger.

En Ting er tilbage, som ogsaa maa
for en fremmed Opmærksomhed vække:
Ej ret mange Byer kan byde paa
syv altid rindende Bække.

Jeg ved det ikke, er ej i Stand
noget sikkert derom at sige,
om flere Byer her i vort Land
paa Bække ere saa rige.

Jeg tror det næppe, men føjer til,
det er sandt, hvad her jeg har skrevet,
saa dette bestemt jeg hævde vil:
Her intet er overdrevet.

Og nu til Slutning jeg har en Bøn
til alle, der ikke er blinde:
Gaa ud og se Naturen skøn,
der vi meget herligt kan finde.

Erik Peter Lambertsen
(afdeling B.V.)

Forord.

J. C. Christensen har engang sagt: "Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt." Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men også skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den selvfølgelig også gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid under læsningen få den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?", så husk på, at vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger på fortiden, og at alt - også en selv - er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt: "Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, må han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Det slægtshistoriske studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede foretelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab."

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men De, kære læser, har et meget nært fællesskab med dem den dag idag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved Deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f. eks. Hvolris, Laastrup eller Gedsted, så er det - selv om billedet har ændret sig noget - paa de samme gader og veje, at slægtens gamle har gaaet, ligesom de bygninger, man passerer, er de samme, som dem ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt før det daglige brød, og her har de oplevet saavel mørke som lyse timer.

En slægt som denne kan sætte stærke præg på den egn eller by, den kommer til at leve i. Det mærkes måske ikke så meget i det daglige, men hver dag er da også kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på eget værd.

En døgnvise spår, at om hundred år er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, når det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage står summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten gav den enkelte at forvalte og give videre.

Til slut skal rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse, hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet

med hensyn til oplysninger og udlån af billeder.

Med ønsket om at denne slægtsbog må blive til gavn og glæde for nulevende og kommende generationer

Skals, den 27. maj 1969.
A/S Nordisk Slægtsforskning.

Orientering.

Denne slægtsbog er opdelt i to hovedafsnit. Første afsnit, anetavlen, omhandler Mads Jørgensen Back og hustru Ane Birgitte Winther med forfædre, mens andet afsnit, efterkommeroversigten, bringer en omtale af efterkommerne efter nævnte ægtepar. Denne efterkommeroversigt er opdelt i syv underafsnit, et for hver af de syv børn efter nævnte ægtepar, der blev gift og selv fik børn.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl. a. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger samt forskellige personal- og lokalhistoriske værker, bl. a. H. Worsøe og Henning Aarup: "Wilhelm Adolph Worsøe's slægtsbog", Personalhistorisk Tidsskrift 5. række, 6. bind, S. V. Wiberg: "Almindelig dansk Præstehistorie", J. C. Bloch: "Den fynske Geistlighed's Historie", "Danmarks Adelsaarbog", "Mester Jacob Madsens Visitatsbog", H. A. Møller: "Stamtavle over slægterne Stampe og Thestrup", J. Kinch: "Ribe By", Lauritz Maaløe: "Assens gennem 700 Aar", "Kirkehistoriske Samlinger" 4. række, 2. bind, "Den Wintherske Slægtebog fra 1755", Dam og Schæffer: "De danske Apotekers Historie", P. Eliassen: "Fra Egtved og Ødsted Sogne" (Vejle Amts Aarbog 1916) og Svend Larsen: "Studier over det Fynske Raadsaristokrati i det 17de Aarhundrede".

Hver slægtslinie er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor forstås saaledes, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de paagældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde ogsaa omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 4's fader har nr. 8 og moderen nr. 9, ane nr. 8's forældre har nr. 16 og 17, ane nr. 9's forældre nr. 18 og 19 etc. Hvis man omvendt vil finde f. eks. barnet af ægteparret med numrene 66 og 67, saa halverer man det lige nummer. Barnet er altsaa ane nr. 33 gift med nr. 32; deres barn er nr. 16 gift med nr. 17, deres barn igen nr. 8 gift med nr. 9 etc. For overskuelighedens skyld findes i vedlagte plasticlomme en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

I vedlagte plasticlomme findes en hovedsol og et antal bisole, paa hvilke slægtens medlemmer ses opført. Hovedsolen omfatter degnen i Laastrup Mads Jørgensen Back og hustru Ane Birgitte Winther med børn og børnebørn. Ud for sidstnævnte staar i solens yderste smalle ring anført i hvilket af efterkommeroversigtens syv afsnit, man kan finde de enkelte børnebørn og deres efterkommere. Hvis man saaledes ønsker at finde ud af, hvilke efterkommere Mads Jørgensen Back og hustrus søn Niels Madsen Bach, paa hovedsolen mærket stort F., og dennes hustru har, vil man se, at der ud for deres børn staar: "Se afdeling F sol 1". Paa denne bisol vil man i den inderste ring finde Niels Madsen Bach og dennes hustru. Derefter følger i første ring deres børn, mærket med romertal, i anden ring børnebørn, mærket med store bogstaver, derpaa oldebørn, mærket med arabertal, tipoldebørn, mærket med smaa bogstaver og tiptipoldebørn, mærket med arabertal efterfulgt af en parentes. Dette bevirker, at hvert medlem af

slægten faar sit eget registreringsnummer, under hvilket den paagældende ses opført i bogens tekst. Hvis man saaledes paa bisolen under afdeling F finder personen Jan Gade, født 1968, vil man se, at han er mærket med 1). Bevæger man sig nu fra den paagældende sols midte i en lige linie ud til ham, vil man passere gennem fire rubrikker, hvori staar navnene paa hans tipoldeforældre, oldeforældre, bedsteforældre og forældre, mærket med henholdsvis VI, A, 2 og lille c. Jan Gade faar derfor registreringsnummeret VI. A. 2. c. 1), under hvilket nummer han ses opført i afdeling F's tekst. Sætter man sig grundigt ind i dette system, kan man "stedfæste" enhver person i oversigten i forhold til sig selv.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder iøvrigt, at denne hovedsagelig er udarbejdet paa grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som det ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supplere. Naar stoffet saaledes visse steder kan forekomme lidt mangelfuldt, skyldes dette enten, at de af slægtens medlemmer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.

Hartkorn - landgilde.

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning til havre, "blødt korn".

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg	1 td.	hartkorn
1 " gryn eller hvedemel	2 "	"
1 " hvede eller ærter	1½ "	"
1 " havre	½ "	"
1 " humle	½ "	"
4 læs enghø	1 skp.	"
12 gæs	1 td.	"

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen på godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed; enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunde frembringe, f. eks. antal hølæs, græsning, svins-olden m. m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordernes forbedring m. m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes 6 1/6 td. land (à 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der 9 4/5 td. land og i Ringkøbing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m. v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

Anetavle

for

Mads Jørgensen Back

og

Ane Birgitte Winthers

børn

Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage i tiden, og som er udarbejdet på grundlag af de bevarede danske arkivalier. Måske skuffes De og finder, at de resultater, der her er opnået, er meget sparsomme og mangelfulde og ikke står i forhold til det, De har måttet betale for denne bog. Muligt er det også, at De er fuldt tilfreds og finder resultaterne både gode og fyldestgørende.

Da disse divergerende opfattelser sikkert i de fleste tilfælde skyldes et naturligt manglende kendskab til forskningsarbejdet på vore arkiver, skal vi her give en kortfattet redegørelse for arbejdets omfang og de kilder, som herunder benyttes.

I Danmark findes fem almindelige statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i København og de fire landsarkiver: København (dækkende Sjælland og de sydlige øer), Odense (for Fyn m. m.), Viborg (omfattende hele Nørrejylland ned til Kongeåen) og Aabenraa (dækkende Sønderjylland). I Rigsarkivet opbevares Centraladministrationens arkiver (kongebreve, kancellikorrespondance, folketællinger etc.), medens landsarkiverne rummer de lokale embeders akter (kirkebøger, godsarkivalier etc.).

Den uindviede, der første gang aflægger besøg på f. eks. landsarkivet i Viborg og her får lejlighed til at kigge bag kulisserne, vil med største forundring konstatere, at denne store bygning rummer kilometer ved kilometer af boghylder fyldt med håndskrevne bøger og protokoller, prentet med gotisk, en skrift som forekommer nutidsmennesker komplet ulæselig.

I tilslutning til arkivet findes en stor læsesal, ved hvis borde man dagen lang ser folk sidde bøjet over de gamle arkivalier, ivrigt optaget af at grave stof frem om de hedengangne. Her sidder manden, der kun har været her nogle få gange, og for hvem det hele endnu er så nyt og uforståeligt, hvorfor han holder sig til de nyere kirkebøger. Her finder man den mere drevne amatør, som i flere år har tilbragt al sin fritid med at forske, som efterhånden har fået lært at læse gotisk, og som foruden kirkebøgerne også gør brug af andre arkivalier. Og endelig sidder her den professionelle forsker, eksperten, som kan spille på alle strengene, dels fordi han tilfulde behersker gotisk, og dels fordi han kender brugen af alle typer arkivalier og de muligheder, disse giver. For alle tre kategorier gælder imidlertid, at de i deres forskning konstant støder på problemer og vanskeligheder. Størstedelen af tiden går da også med undersøgelser, som giver negative resultater, men så meget større er forskerglæden, hvis omsider løsningen på problemerne foreligger.

Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har lagt al sin professionelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes De over resultatet, må De således huske på, at det ikke er forskeren, der har svigtet Dem, men derimod de arkivalier, han har haft til sin rådighed.

Hvilke arkivalier, der i det væsentligste er tale om, og hvorfor disse ofte svigter, fremgår af det følgende.

Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I hvert af Danmarks ca. 1300 sogne har præsterne igennem tiden i disse kirkebøger indført oplysninger om sognets beboere såsom fødsel, dåb, konfirmation, vielse, død og begravelse. Kirkebogsføringen blev ved lov påbudt i 1646, og i en snes tilfælde kan den jyske halvø endog opvise endnu tidligere førte og til vore dage bevarede kirkebøger, hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer fra Hjortkær sogn i Sønderjylland. Dette betyder imidlertid ikke, at kirkebøgerne normalt findes fra 1646 og ned

til i dag. I de ældste tider førtes kirkebogen nemlig kun i ét eksemplar, der som regel opbevaredes i præstegården. Krige, plyndringer, brand og manglende omtanke for disse arkivaliers betydning resulterede i masser af tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Normalt er kirkebøgerne således kun bevaret tilbage til ca. midten af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland findes 50 sogne, hvor alle kirkebøger er gået tabt før 1814, det år hvor der blev påbudt dobbelt kirkebogsføring i samtlige sogne.

Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældre kirkebøger er ret mangelfulde og i perioder slet ikke har været ført, er ting, der vanskeliggør forskerens vilkår meget.

Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845 er udmærkede hjælpeklender, der som kirkebøgerne svigter. Især er tællingen fra 1845 af betydning, idet det af denne også fremgår, hvor folk er født, medens de øvrige tællinger kun oplyser om navn, alder, stilling, ægtefælle og hjemmeværende børn.

Skøde- og panteprotokollerne fortæller os om ejendomshandeler og optagelser af lån etc. Protokollere af denne art blev påbudt ved forordning af 1738, men en stor del er gået tabt. Det siger sig selv, at disse arkivalier kun har betydning, når man beskæftiger sig med personer, der ejer fast ejendom, såsom bedrestillede borgere og selvejerbønder.

Fæsteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altovervejende del af landbefolkningen i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden herregård. Disse protokollere indeholder fæstebrevene, dokumenter, som udfærdigedes hver gang godset bortfæstede en af sine ejendomme. Fæsteprotokollerne er at finde i godsarkiverne og er mange steder bevarede fra første halvdel af 1700-tallet. Ofte må man imidlertid konstatere, at arkivalier fra det gods, som de pågældende forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gået tabt. Det kan nok generelt siges, at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvori mod det er småt med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.

Skifteprotokollerne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os, hvad folk har efterladt sig ved deres død, samt på hvilken måde efterladenskaberne fordeles arvingerne imellem. I et skifte vil således afdødes børn være nævnt, en omstændighed der kan tjene som bevis for et slægtsskab, som ellers ikke på grund af manglende kirkebøger lader sig påvise. Skifteprotokollerne er at finde i de enkelte jurisdiktioners arkiver, i godsarkiverne og i de gejstlige arkiver, alt afhængig af hvilken kategori de pågældende personer har tilhørt.

Tingbøgerne er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre en bondeslægt endnu flere led tilbage - ofte til 1500-tallet. Dette kan f. eks. ske på den måde, at der opstår en strid om ejendomsforholdet til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring vil de afgivne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kommer så ud for, at Peder Jensen fremstår på tinge og vidner, at den pågældende mark har tilhørt hans far Jens Pedersen, som har overtaget den fra sin far o. s. v.

Justitsprotokollerne fortæller os, om forfædrene har været indblandet i retssager, medens jordbøgerne og matriklerne giver oplysninger om de enkelte gårdes størrelse, om ejer- og fæsteforhold etc.

Trykte kilder omfatter tidligere trykte stamtavler og anetavler, historiske årbøger, stater, købstadshistorie, sogne- og egnbeskrivelser etc. Hvis man således i en forslægts-

linie kommer ind i et miljø, der ligger uden for den egentlige bondestand, det være sig degne, præster, proprietærer, godsejere, herredsfogeder, herredsskrivere, prokuratorer, officerer og underofficerer samt embeds- og bestillingsmænd i by og på land, så viser der sig for forskeren gode muligheder for gennem de trykte kilder at finde stof om disse personer og deres forfædre.

Med denne indledning har vi forsøgt så kortfattet og enkelt som muligt at fortælle lidt om arkivverdenen og de problemer, som møder slægtsforskeren, med det formaal at give Dem et indblik i arbejdets omfang, og bibringe Dem en vis viden om slægtsforskning, en viden, som muligvis vil være Dem til gavn ved gennemlæsningen af anetavlen.

1. GENERATION

Ane 2 Mads Jørgensen Back

er født 1775 i Sundstrup, Ulbjerg sogn, og han døde den 5. april 1856 i Hersom og blev begravet den 10. april.

Han blev hjemmedøbt og derpå fremstillet i kirken den 21. maj 1775; Ulstrup Mands datter Kirsten bar ham til dåben, og faddere var Morten Kallestrup, Jens Ambrosen, Niels Lassen og Peder Ambrosens datter Ane, alle fra Sundstrup.

Mads Jørgensen Back blev gift den 19. oktober 1804 i Gedsted med

Ane 3 Ane Birgitte Winther

I Gedsted sogns kirkebog ses indført følgende: "Anno 1804, d. 18. Septbr. meldte sig til Ægteskab Sr. Mads Jørgensen Back, Degn i Laastrup, og Jomfrue Ane Birgitte Winther i Laastrup Præstegaard og begiærede Tillysning at skee - Forlovere vare: Jørgen Back i Sundstrup og Provst Winther i Giedsted".

Ane Birgitte Winther er født 1782 i Gedsted præstegård, og hun døde den 10. december 1860 i Hersom og blev begravet den 20. december. Det fremgår af kirkebogen, at dødsårsagen for såvel hende som Mads Jørgensen Backs vedkommende var "alderdomssvaghed".

Hun blev hjemmedøbt den 27. juli 1782 og fremstillet i kirken den 22. august samme år; Madame Munck bar hende til dåben, og faddere var hr. Lottrup, hr. Lassen, monsr. Munck, Niels Severin og Ilde Cathrine Munck.

Mads Jørgensen Back, kaldet Mads Degn, blev i 1802 skolelærer og kirkesanger i Laastrup, hvor han endvidere var fæster af gården matrikel nr. 3, der stod til hartkorn 4 td. 1 skp. og ejedes af Kjeldsen på Lynderupgaard. Ved Laastrup skole lå nogle udhuse, som han også erhvervede sig.

Litteraturkilderne fortæller om ham, at han gerne lod sin kone passe skolen, da han havde travlt med at sætte stendiger og dyrke jorden til sin fæstegård. Endvidere fremgår det, at han virkede som "klog mand", og at han en dag manede et spøgelse ned på kirkegården.

Marie Wermuth, et oldebarn af ham, fortæller i sin håndskrevne slægtsbog bl.a. følgende:

"Moder kunde huske ham med Knæbenklæder og Sølvknapper i Vesten. Han var en af de gode gamle Degne, der kunde lidt mere end sit Fadervor, og mange er de Fortællinger, jeg har hørt om ham fra min Moder. Han kunde standse Blod ved Haandspaalæggelse, og han frelste sin Søn Christians Liv ved at standse Blodet, da denne i et Anfald af Sindsyge havde forsøgt at berøve sig Livet. De havde dengang to Mil til Lægen, og da denne ankom, udbrød han: "Her er sket et Mirakel". Ligeledes kunde Oldefar standse løbske Heste. Han var Bøndernes gode Ven, skrev til Kongen for dem angaaende Hoveriet og klagede over Herremændene. Da min Bedstefar gik til Herremanden for at ville købe Gaarden i Laastrup, udbrød denne: "Nej, jeg vil ikke sælge til Dem, da De er en Søn af den Mand, der har sværtet mig paa det sorte Bræt". Men da traadte den gamle Fru Kjeldsen til og sagde: "Du siger jo altid, at Mads Back er en af de Mænd her i sognet, du synes bedst om", og derpaa solgte Herremanden Gaarden til Bedstefar, og tilmed billigt.

Min Oldefar var en klog og bestemt Mand. I Bispede Rørdams Erindringer (Biskop Rørdams Fader var da Præst i Laastrup) fortælles, at en Dag, da Skat Rørdam som lille Dreng sad og læste Lektier hos sin Fader, kom Skolelæreren "Mads Degn", som han blev kaldt efter datidens Skik, ind for at tale med Præsten, og da han saa, at Drengen blev ved at læse uden at lade sig forstyrre, glædede det ham, og han sagde: "Ja med den Flid kan han nok drive det til noget uden af faa Prygl". Det mente Skats Fader da ogsaa, og han fortalte, at han sjældent blev nødt til at slaa, for Sønnen var en flittig og god Dreng. "Ja, er det ikke det, jeg siger", udbrød Oldefar, "slaa sjældent, men slaa saa Skindet revner". Det gøs i Skat, han tænkte, at han altid ville være flittig for at slippe for at blive slaaet, saa skindet revnede."

I 1850 tog Mads Jørgensen Bach sin afsked fra embedet i Laastrup, og han og hans hustru flyttede nu til sønnen Christian, der var lærer i Hersom, og her boede de indtil deres død. Den 8. april 1856 ses Rinds Herreds skifteret at have fået meddelelse om, at "forhenværende Skolelærer og Kirkesanger Mads Jørgensen Bach, nu i Hersom, ved Døden er afgaaet. Eiede intet".

Et par år forinden var ægteparrets guldbryllup blevet fejret af Laastrups sogns beboere med præsten i spidsen, og ca. 1 måned efter festen indrykkede Mads Jørgensen Bach følgende takkeskrivelse i avisen:

"Torsdagen den 19de October sidstleden mødte jeg og min Kone efter Opfordring af Sognepræsten, Hr. Pastor Hassager, i Laastrup, hvor en festlighed af Hr. Pastoren var foranstaltet for at fejre mit og min Kones Guldbryllup. De fleste af Sognets Beboere med nogle Flere ledsagede os i høitidelig Procession til Kirken, hvor Hr. Pastor Hassager holdt en til Dagens Høitidelighed passende smuk Tale, ved Slutningen af hvilken han overrakte mig en ikke ubetydelig Pengegave fra en Deel af Viborg Amts østre Provsties Præster og Skolelærere og fra Beboerne i Laastrup samt nogle Flere, for hvilken jeg herved offentlig aflægger de ædle givere min skyldige Taksigelse, ligesom jeg i særdeleshed takker Hr. Pastor Hassager, hvem den hele Høitidsforanstaltning skyldes, hvilken stedse vil være mig og min Kone i uforglemmelig Erindring.

Hersom d. 14. Novbr. 1854

M. Bach

Entlediget Skolelærer og Kirkesanger
for Laastrup Sogn."

I digtet "Laastrup", som findes andet steds i bogen i fuld afskrift, bringer sønnesønnen Erik Peter Lambertsen følgende omtale af ægteparret:

"Skolen ligger lidt ovenfor,
med smuk Udsigt, paa en Banke;
en ny er bygget, til den gamle gaar
endnu saa ofte min Tanke.

Der boede min Bedstefader, Mads Degn,
ret en Degn af den gamle Skole,
en Mand, paa hvis Ord den hele Egn
i tykt og tyndt kunde stole.

Han var deres Læge og Konsulent,
til ham sig alle henvendte;
jeg lyver ej ved at sige, omtrent
Raad for alting han kendte.

Var Hekse og andre Gespentser på Spil,
da sagde man ogsaa forresten,
han maatte træde hjælpende til,
naar med dem det kneb for Præsten.

Der var og min gamle Bedstemo'r
med det venlige Smil i sit Øje,
hvor vil jeg glæde mig engang, naar
vi mødes hist i det høje.

Fred med Eder, gamle, - ikke her
eders Ben maatte Hvile finde,
paa Kirkegaarden to Elmetræer
kan os om Eder dog minde.

Dem planted' I, da hertil I kom,
snart hundrede Aar er det siden,
saa at de ogsaa minder os om,
at hastigt heniler Tiden.

De løves og grønnes paany hver Vaar
i de dødes - den stille Have,
og spreder Løvet hvert Efteraar
henover de græsgroede Grave."

I Mads Jørgensen Back og Ane Birgitte Winthers ægteskab er børnene: A. Jørgen Frank Madsen Back, født 1805, druknet som ung på Limfjorden; B. Lambert Frank Madsen Back, født 1808 (se efterkommerafsnit B); C. Noline Kirstine Madsdatter Back, født 1810, død 4 dage gammel; D. Wilhelmine Charlotte Madsdatter Back, født 1812 (se efterkommerafsnit D); E Christian Michael Madsen Back, født 1815 (se efterkommerafsnit E); F. Niels Madsen Back, født 1817 (se efterkommerafsnit F); G. Ane Madsdatter Back, født 1817 (se efterkommerafsnit G); H. Søren Anker Madsen Back, født 1820 (se efterkommerafsnit H) og J. Ide Petrea Madsdatter Back, født 1824 (se efterkommerafsnit J).

2. GENERATION

Ane 4 Jørgen Madsen Back

er født ca. 1724, antagelig i Sundstrup, Ulbjerg sogn, hvor han døde den 1. november 1815 og blev begravet dagen efter.

Han blev trolovet den 22. april 1774 og gift den 28. oktober samme år i Ulbjerg kirke med

Ane 5 Anne Madsdatter

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de Trolovede Personer at søge Seng sammen, førend de i Kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling.

I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4 januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen.

Som ydre tegn på trolovelsen bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, "thi viise Mestre og Læger skriver, at der ganger en Aare fra Hjertet op til den fjerde Finger".

Anne Madsdatter er født ca. 1749, hvor vides ikke, og hun døde den 12. marts 1824 i Sundstrup og blev begravet den 24. marts.

Det har ikke været muligt at finde noget som helst spor med hensyn til hendes herkomst. Fadderlisterne siger intet, og kirkebogen for Ulbjerg sogn eksisterer først fra året 1769.

Jørgen Madsen Back var snedker i Sundstrup, hvor han den 3. januar 1776 af herremanden på Lynderupgaard fik fæste på et husmandssted. I den anledning ses herremanden at have udstedt følgende fæstebrev til ham:

"Jeg Malthe Christian Friis til Lunderupgaard gjør vitterlig at jeg haver stæd og fæst, ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Jørgen Madsen Sneker af Sundstrup et mig tilhørende udi Sundstrup Bye beliggende Huus med dertil hørende udi Sundstrup bye beliggende Hartkorn Nye Landmaalings Matricul 4 Skpr., hvilket forskrevne Huus med ald sin rette Tilliggen- de fornævnte Jørgen Madsen for Livstiid forundes udi fæste og det paa følgende Conditioner: 1. Foruden foranførte Hartkorn forundes Jørgen Madsen de 7 Skpr. 1 Fjdkr. 2 Alb. Htk. paa Sundstrup Mark, Smedejorden kaldet til Brug og Afbetiening saalænge jeg det freder for Godtz, men skulle jeg ved een eller anden Leylighed behøve fornævnte Jord, da skal Jørgen Madsen straxen afstaae samme uden nogen Omstændighed. 2det af fornævnte Huus og 4 Skpr. svarer og betaler Fæsteren til sine Forfaldstider og yder alle kongelige Skatter og Contributioner or-

dinaire og extraordinaire, som enten nu er, eller herefter paabydende vorder. For det 3die, udi Huus og Landgilde Penge svarer og betaler Fæsteren aarlig til sin bestemte Tiid 4 Rdr. og 4 Mark - forretter Villighedsarbeyde Reyser og Hielp med Lasten og Laden ved Sundet naar behøves. For det fjerde, Huuset holder Fæsteren alle Tiider lovforsvarligen vedlige og Jorden forsvarligen at dyrke saae og behandle, for det øvrige retter og forholder Fæsteren sig efter Hans kongelig Mayestæts allernaadigste Lov og Forordningers bydende, være sit Herskab og udsendte Ordre hørig og lydlig, alt under dette Fæstes Fortabelse og videre Straf.

Lynderupgaard, 3 Januar 1776.

Ligelydende Fæstebrev haver jeg annammet, hvis Indhold jeg i alle sine Anordninger og rette Forstaaelser lover at holde mig hørsommelig efterrættelig, som det en troe og flittig Fæster egner, ombedendes Clemend Petersen fra Holmgaard og Marcus Hansen af Rind dette med mig at underskrive.

Lynderupgaard d. 3 Januar 1776

Jørgen Madsen

Clemend Peitersen M. Hansen."

(Lynderupgaard Fæsteprotokol 1761-1869, f. 32)

I Lynderupgaards skifteprotokol 1777-1851 ses indført følgende: "Anno 1824 d. 13. Martz blev anmeldt Anne Madsdatters Dødsfald, hun var Aftægtskone efter forhen afdøde Huusmand Jørgen Back i Sundstrup". Der ses imidlertid ikke hverken efter hende eller Jørgen Madsen Back at være blevet afholdt nogen egentlig skifteforretning.

Under overskriften "Min Tipoldefader Jørgen Bach's Historie, som den er blevet mig fortalt af Morbroder Berthel, der var meget nøjagtig, og som gengav den efter sin Faders og Bedstefaders Beretning", fortæller Marie Wermuth i sin slægtsbog bl.a. følgende:

"Da han var 16 Aar, kom han i lære i Hobro, da han ville være Snedker. Han var høj og kraftig af sin Alder og var eneste Barn. - Dengang regerede Herremændene, og en Dag kom der Bud til hans Forældre om, at han skulde møde for sammen med en Forkarl og en Pige at arbejde paa en Udflyttergaard; han kom imidlertid ikke, for han ville være Snedker. Der kom Bud igen, at han skulle møde straks. Hans Forældre turde da ikke sige nej, og de var meget ængstelige for, hvordan det ville gaa ham, for han blev ved med at sige: "Nej, jeg vil være Snedker". - Det var i Taternes Tid, og som han og Forældrene nu stod og talte om, hvad de skulde gøre, kom Tateren "stærke Jacob". De havde altid været flinke mod ham og hans Fælder, naar de kom og bad om noget, og da Tateren hørte, hvad det drejede sig om, sagde han: "Jeg gaar med ham, og hvis nogen vil gøre ham noget, saa skal jeg nok hjælpe ham". Det var i Sommerens Tid, Folkene var paa Høstarbejde, og kun Ridefogeden og et par Drengene var hjemme paa Herregaarden. Tateren holdt sig i Baggrunden, og da min Tipoldefar kom til at tale med Ridefogeden, foer denne straks op og spurgte, hvorfor han ikke var mødt med det samme. Han svarede: "Fordi jeg er i Snedkerlære". "Naa saa det er du", raabte Ridefogeden og foer ind paa ham med sin Pisk, som jo altid var parat dengang. Men som før omtalt var min Tipoldefar en høj og kraftig ung Fyr, saa inden Ridefogeden vidste af det, havde han revet Pisken fra ham og slaaet ham med den i Ansigtet. Tateren kunde høre, at det blev galt, og han kom nu frem bevæbnet med en Planke, som han svang foran sig i Porten, saa ingen turde nærme sig ham, samtidig med at han raabte: "Løb, alt hvad du kan". Paa den maade fik Tipoldefar et Forspring og naaede hjem til Forældrene, som, da de hørte, hvad der var sket, ikke turde beholde ham, hvorfor han flygtede ud paa Heden og skjulte sig, naar han saa nogen. Han naaede

frem til Hobro og henvendte sig her til sin Mester, som imidlertid heller ikke turde beholde ham, men da han holdt af Drengen, fik han i største Hast truffet Aftale med en Skipper, der skulde til København, om at tage Tipoldefar med med det samme. Der gik kun et par Timer, før de kom ridende fra Herregaarden og spurgte, om han havde været der. "Ja, det har han", svarede Mesteren, "men jeg jog ham væk, for det ville jeg ikke have noget at gøre med. Han løb nord paa". Mesteren viste dem nu en hel anden Retning end den, de var kommet fra, og efter at have undersøgt Huset fra ende til anden fortsatte de Jagten. Mesteren havde givet Tipoldefar et Brev med til en Ven i København, hvori han forklarede ham Sagen, og bad ham om snarest muligt at få sendt Tipoldefar til Hamborg, hvor de kendte en Snedkermester. Her kom han nu i lære, og som ung Svend gik han paa Valsen gennem Tyskland og videre ned til Tyrkiet, hvor han opholdt sig i 8 Aar. Derpaa vendte han tilbage til Hamborg, der for ham var blevet et andet Hjem, og her levede han, indtil han blev et halvt hundrede Aar.

Imidlertid var hans Forældre hjemme i Sundstrup blevet gamle, og da de antog ham for død - hans Mester i Hobro havde aldrig turdet fortælle dem, hvad han vidste - havde de taget en lille forældreløs Pige til sig, idet de efter den tids Forhold havde det økonomisk godt. - Dengang gik Kniplingskræmmerne omkring og solgte af deres Varer, og da de tit kom langvejs fra, indlogerede de sig hos egnens Befolkning. En Aften kom en saadan og spurgte, om han kunde faa Natlogi. "Ja", sagde de, "De kan ligge i vor Søns Kammer". Kræmmeren kom nu til at sludre med de to gamle, og han spurgte dem, hvor deres Søn var blevet af. De svarede, at han var død og fortalte saa hele Historien. Kræmmeren hørte opmærksomt efter og sagde: "Det er ikke sikkert, han lever maaske og tør ikke komme Hjem. Jeg kommer saa mange Steder, og Navnet Bach er ikke almindeligt, saa jeg skal nok huske det". En Dag sad der nogle Mænd og talte sammen i et Herberg i Hamborg. Ved et Bord i Nærheden sad en Kniplingskræmmer og lyttede til dem. Pludselig hørte han en nævne Navnet Bach. Han rejste sig straks og gik hen og spurgte, om han hed Jørgen, og om han var dansk. Da den anden svarede ja, sagde han: "Saa kan jeg hilse dig fra dine gamle Forældre". Og nu fortalte Kræmmeren, at Forældrene troede, at Jørgen var død, og at det strenge Hoveriskab i Danmark var blevet forandret, saaledes at han nu godt kunde vende Hjem. Min Tipoldefar troede ham ikke og mente, at det maatte være en Spion fra Herremanden, men han kunde dog ikke lade være med at tænke paa sine gamle Forældre, og da han havde forhørt sig hos Myndighederne og faaet at vide, at det, som Kræmmeren havde fortalt om Hoveriet, var rigtigt, begav han sig paa Hjemvejen, nu en Mand i 50 Aars Alderen, høj og kraftig og med Fuldskæg. En Aften naaede han Forældrenes Hus, hvor han bankede paa og spurgte, om han kunde faa Natlogi. "Ja", sagde de, "De kan ligge i vor Søns Kammer". Han spurgte dem derpaa: "Hvor er jeres Søn da henne?" "Han er død for mange Aar siden", svarede de. Da han var kommet i Seng, hørte han, at hans Moder sagde: "Jeg tror, det er Jørgen", men hans Fader svarede: "Du tror at alle, der kommer her, er Jørgen, men han er død for længe siden". Hun blev imidlertid ved sit og sagde: "Jeg tror nu alligevel, det er ham, vil du ikke tænde Lyset og gaa med ind at se paa ham. Hvis han har et Ar ved Øret, fra da han som barn faldt ned fra et Træ, saa er det ham". Hans Far svarede: "Jeg tror, at du er gal. Gaar vi ind for at se paa ham, saa tror han jo, at vi vil slaa ham ihjel og tage hans Penge". Nu kunde Jørgen dog ikke tie længere, og han sprang ud af sengen og sagde: "Far og Mor, det er mig, det er Jørgen". De græd og lo sammen, og det har jo ogsaa været et ufatteligt rørende Øjeblik. Da den unge Pige, som de havde taget til sig, hørte, at de havde faaet deres Søn igen, gav hun sig til at græde, for nu mente hun, at de ikke ville beholde hende. Jørgen spurgte hende imidlertid, om hun ville gifte sig med ham. Det ville hun gerne, og

den 17. April 1774 blev de derpaa trolovede."

Ane 6 Lambert Franck Winther

er født den 23. september 1735 i Assens, og han døde 1812 i Gedsted og blev begravet den 21. december på kirkegården.

Han blev gift første gang den 30. oktober 1769 med Leopoldine Charlotte Friis, der var datter af Malthe Friis til Lynderupgaard. Hun døde imidlertid barnløs i juli 1770, hvorefter Lambert Franck Winther blev gift anden gang den 24. juli 1771 i Kornum præstegård med

Ane 7 Signe Marie Munck

Hun er født 1753 i Børglum præstegård, og hun døde den 18. marts 1821 i Laastrup præstegård og blev begravet den 30. marts på Gedsted kirkegaard.

Hun blev døbt den 15. august 1753, og faddere var jomfru Anna Kirstine Jensøns, jomfru Maren Jensdatter, Christen Kanstrup, Yde Jensen og Laurits Mouritsen.

Lambert Franck Winther fik privatundervisning og bestod i 1753 studentereksamen. Den 4. december 1759 dimitteredes han som teologisk kandidat, og i 1764 blev han derpå kaldet til sognepræst for menighederne i Gedsted og Fjelsø sogne. Den 24. juli 1765 ses han at være blevet ordineret, og i marts 1769 blev han endvidere provst i Rinds Herred. Den 10. februar 1809 tog han derpå efter næsten 45 års virke sin afsked.

I Lambert Franck Winther og Signe Marie Muncks ægteskab var fire sønner og ti døtre. En af døtrene blev gift med en snedkermester Holst, som var præstesøn, og i dette ægteskab var fem sønner. En anden af døtrene blev gift med lærer Wistoft, senere ejer af Tvis mølle, og dette ægtepar havde en datter, der døde som barn. Endelig kan nævnes en tredje datter, Leopoldine Charlotte Winther, født 1780 i Gedsted. Hun blev gift med sognepræsten i Laastrup-Skals, Wilhelm Adolph Worsøe, og dette ægtepar med efterkommere er indgående behandlet i "Wilhelm Adolph Worsøe's slægtsbog", der udkom i 1965. Blandt efterkommerne her kan nævnes den norske forfatterinde Sigrid Undset, tidligere chef for livgarden oberst Gyth og sangerinden Nina gift med visesanger og guitarist Frederik Jan Gustav Floris Baron van Pallandt.

I Marie Wermuth slægtsbog fortælles følgende lille episode om Lambert Franck Winthers døtre Leopoldine Charlotte og Ane Birgitte (Ane 3): "En Dag kom en Taterkvinde og ville have sit Barn døbt, men ingen ville bære Barnet til Daaben. De to Søstre tilbød da at være Faddere, og Drengen blev nu døbt i Laastrup Kirke, i samme Daabskjole, som Mor, hendes Søsken og det halve Sogn var blevet døbt i. Denne Daabskjole var lavet af min Tipoldemors Brudekjole og bestod af tykt gult Silketøj med store Blomster i gult og røde Silkebaand."

3. GENERATION

Ane 8 Mads Back

der boede i Sundstrup, Ulbjerg sogn, er født ca. 1691, og han døde 1770 i Sundstrup og blev begravet den 4. marts på Ulbjerg kirkegård.

Hvem Mads Back var søn af, vides ikke, men da hans sønnesøn nummer 2 fik navnet Christen, har han antagelig været søn af en Christen Back, hvilket falder i tråd med datidens opkaldelsesskik.

Det bør her nævnes, at Marie Wermuth i sin slægtsbog skriver, at Mads Backs fader efter sigende var en norsk skipper, som sejlede med tømmer fra Norge på Limfjorden. Der synes imidlertid ikke at være noget til støtte for rigtigheden af denne overlevering.

Ane 12 Christian Henric Winther

er født den 20. september 1696 i Føns sogn på Fyn, og han døde den 31. august 1772 i Vejle.

Han blev gift den 29. april 1728 i Assens med

Ane 13 Helene Sophie Franch

Hun er født 1706 i Assens (hendes dåb fandt sted den 4. juli samme år), og hun døde den 8. april 1781 i Vejle.

Christian Henric Winther tog studentereksamen i Odense 1714 og dimitteredes den 20. oktober 1726 som cand. teol. Forinden, allerede i 1721, var han blevet rektor i Assens og han virkede nu som sådan indtil 1739, da han blev residerende kapellan i Assens og Kærums sogne. I 1742 forflyttedes han til Vejle som residerende kapellan, i 1743 blev han endvidere provst i Holmans herred, og den 19. juni 1750 blev han sognepræst for menighederne i Vejle og Hornstrup samt tillige i 1758 provst i Nørvang herred.

I "Den Wintherske Slægtetog fra 1755" fortælles bl.a. følgende om ham: "Hand var i mange Aar Rector Scholæ i Assens, Siden Capellanens Adjunctus i Assens; der efter Capellan i Weile, samt Sogne Præst til Windinge som ligger ved Weile, og tillige Proust i Holmans Herredt; omsider Sogne Præst i Weile. Hans Betiening i Publiqve Embede, ved Rectoratet i Assens, tog Begyndelse Anno 1721, og Anno 1728 d. 29de Aprilis hafde Hand Bröllup med dend meget yndige og Dydefulde Jomfru, Helena Sophia Franck, En Datter fra Welædle Lambert Franck, Raadmand og Apotecher, og omsider Borgemester i Assens. Ved Hende har Hand haft, under Herrens synderlige Velsignelse Tretten Börn... (hvoraf de 5 døde som smaa)."

Ane 14 Søren Ancker Munck

er født den 30. november 1716 i Horsens, og han døde den 13. februar 1787 i Kornum.

Ved hans dåb har præsten i kirkebogen indført følgende: "d. 4 Decbr. døbte ieg Niels Munchis liden Søn udi Torvet, som blev kaldet Sofren Ancker, holt ofver Daaben stencke Ponkis, Karlefaddere Byefoged Rasmus Leth, Niels Høeg, Niels Christensen, Edil Mandixis

Dens Høiædrede og uort skønn forretning, Elfsk, som Elfsk
 og Dens Procurator Dens Schierup af Hallorg, og den
 Høiædrede Højesteretsadvokat J. B. Borchs
 Konsultation, herved de Høiædrede for det første formuleret
 at skulde som allernaarigt forudsigt og med forudsigt Høi-
 mænt fornuftigt forudsigt Høiædredet Brevellæg
 af 7^{de} Jan. 1757, som indeholder Protocollet om den
 Høiædrede Jurisdiction i Børglum fornuftigt paa Fol. 129
 første indførsel. Et Det første Højesteretsadvokat
 lene det vil se sig Høiædredet Elfsk, og Høiædredet
 Høiædredet; som den Høiædredet er Høiædredet
 vort, og de mulige det Høiædredet som den
 for det første, som fornuftigt Høiædredet som den
 Høiædredet Høiædredet og fornuftigt vort og det
 og det som den Høiædredet Høiædredet og fornuftigt
 som den Høiædredet Høiædredet, som den Høiædredet
 Høiædredet vort, som den Høiædredet og Høiædredet.
 Et Høiædredet som den Høiædredet som den Høiædredet
 vort som den Høiædredet Høiædredet og den Høiædredet
 som den Høiædredet, som den Høiædredet Høiædredet i
 Børglum og Høiædredet Høiædredet i Høiædredet
 vort Høiædredet, som den Høiædredet i Høiædredet.

Høiædredet Høiædredet	80 ^{de}
Høiædredet Høiædredet	59 ^{de} 1
Høiædredet Høiædredet	105 4 10
Høiædredet Høiædredet	19 1
Høiædredet Høiædredet	96
Høiædredet Høiædredet	70
Høiædredet Høiædredet	7

93 ^{de} 1/2	

og Kirsten Postmesters."

Søren Ancker Munck blev gift første gang den 16. august 1741 i Horsens med

Ane 15 Anna Bertelsdatter Fædder

Hun er født 1714 i Horsens, og hun døde den 7. december 1756 i Børglum præstegård, hvorefter han giftede sig anden gang 1758 med Birgitte Ottonia Würnfeldt.

Søren Ancker Munck fik privatundervisning og tog i 1735 studentereksamen. Tre år efter dimitteredes han som teologisk kandidat, og i 1741 blev han derpå kaldet til sognepræst for menighederne i Børglum, Fureby og Vejby sogne. Han virkede her indtil 1762, da han forflyttedes til Kornum og Løgsted sogne.

Ved sin første hustrus død ses Søren Ancker Munck i Børglum kirkebog at have indført følgende: "Onsdag Aften d. 22 Decbr. blev min allerkiæreste og dyrebare Hustrue, sal. Anna Fædders Lig hensat i Børglum Kirke; hun døde hellers Tirsdagen d. 7 Decbr. kl. 5 om Morgenen i hendes Alders 42 Aar, da hun havde været Præstekone i 15 a 16 Aar. Jeg hendis bedrøvede Mand savner i hende en mageløs Egtemage, hendis 5 Børn en kjærlig og omhyggelig Moder og de fattige en daglig gavmild Velyndere.

Gud som er ald Trøstens Gud, trøste og hussvale os alle i vor Sorrig for hende."

Efter Anna Bertelsdatter Fædders død blev der den 13. juli 1757 i overværelse af provsten for Børglum herred, Johan Henrich huusmand, sognepræsten hr. Henrik Stampe fra Vraa præstegård og dennes kapellan Rasmus Bang afholdt skifte i Børglum præstegård mellem enke- manden Søren Ancker Munck og børnene Niels, 13 år, Bertel, 11 år, Henrik Christian, $\frac{1}{2}$ år, Margrete Cathrine, 15 år og Signe Marie, 4 år gammel. Som tilsynsværge for de umyndige børn blev antaget prokurator Jens Schierup fra Aalborg.

Det samlede bo opgjordes herefter som følger: Guld vurderet til i alt 80 rigsdaler, sølv for 595 rigsdaler, kobber 165 rigsdaler, messing 14 rigsdaler, jernfang 96 rigsdaler, tin 40 rigsdaler, blikstøj 2 rigsdaler, porcelæn 10 rigsdaler, glastøj 4 rigsdaler, lindtøj 310 rigsdaler, sengeklæger 200 rigsdaler, indbo og trævarer 304 rigsdaler og gårdsredskaber 10 rigsdaler, samt vogne - bestående af en "Careth Caise", tre beslagne vogne, to træarbejdsvogne med deres "Hækker, Dræt, Reeb etc." - for i alt 139 rigsdaler 2 mark, 2 plove og 2 harver 6 rigsdaler 4 mark, hestetøj 37 rigsdaler 2 mark, "Bæster" 185 rigsdaler, "Fækreaturer" 90 rigsdaler, andre kreaturer 24 rigsdaler og svin 2 rigsdaler.

Præstegårdens vejrmølle, som ganske vist stod på selve gårdens grund, men som tilhørte Søren Ancker Munck, sattes til 200 rigsdaler, og derudover ejede boet i Jerslev sogn et "Bondestæd, kaldet Grydbeck" med et hartkorn på 2 td. 7 skpr. 1 fjdkr., vurderet til i alt 106 rigsdaler 8 skilling.

Foruden alle disse effekter havde enkemanden 14000 rigsdaler tilgode hos sr. Christian von Ginchelberg til Linderumsgaard ifølge en obligation af 26. april 1756 samt 800 rigsdaler ifølge en i 1751 til hans afdøde svigerfader Bertel Jensen Fædder udstedt obligation fra sr. Jørgen Vollum i Viborg. Endelig havde Søren Ancker Munck "hos sin kiære Moder, velædle Madame Margrethe Cathrine Leth" 4333 rigsdaler 2 mark til gode, men da dette beløb først skulle betales ham efter hendes død, blev det ikke regnet boet til indtægt.

Boets samlede værdi opgjordes herefter til 17423 rigsdaler, og efter at udgifterne, som i alt beløb sig til 4903 rigsdaler, var blevet trukket fra, blev der i alt 12520 rigsdaler til de-

ling arvingerne imellem. Heraf tilkom enkemanden halvdelen af beløbet, medens hver af søn-
nerne arvede 1565 rigsdaler og hver af døtrene 782 rigsdaler 3 mark. (Aalborg bispearkivs
gejstlige skiftebreve)

4. GENERATION

Ane 24 Peder Jensen Winther

er født den 2. januar 1650 i Aarhus, og han døde den 26. april 1725 i Føns sogn på Fyn.

Han blev trolovet første gang den 20. august 1676 og derpå gift den 11. oktober samme år med Karen Knudsdatter Blanchenborg, der var enke efter præsten Poul Jørgensen Rosenvinge. Hun er født 1639, og hun døde den 24. oktober 1694, hvorefter Peder Jensen Winther giftede sig anden gang den 12. november 1695 i Odense med

Ane 25 Euphrosyne Luja

Hun er født 1662 i Odense, og hun døde 1736.

Peder Jensen Winther tog studentereksamen 1670 fra Aarhus katedralskole og dimitteredes i 1672 som teologisk kandidat fra Københavns Universitet. I 1673 blev han kapellan for sognepræsten i Føns og Ørslev sogne, hr. Poul Jørgensen Rosenvinge, men da denne egentlig ikke behøvede hans hjælp, rejste han syd på og studerede en tid ved universiteterne i Rostock samt i Kiel. I 1675 fik han imidlertid besked på at vende tilbage, og den 10. november 1675 indfandt han sig påny i præstegården i Føns, få timer før sognepræsten døde, og han selv skulle overtage dennes embede. Den 26. november 1675 blev han ordineret som sognepræst, og han virkede nu som sådan indtil sin død, samtidig med at han fra 1704 var provst i Vinds herred.

Efter Peder Jensen Winthers død blev der i overværelse af tre præster og to af sognets bønder som vurderingsmænd afholdt skifte mellem enken og børnene Rasmus, Mette Cathrine, Christian Henrik og Laurids. Lavværge for enken var hendes broder professor Laurids Luja, medens sønnen Rasmus var værge for sin søster Mette Cathrine. Af skiftet fremgår iøvrigt kun, at præstegården vurderedes til 325 slette daler.

I "Den Wintherske Slægtebog fra 1755", skrevet af Peder Jensens Winthers søn Rasmus, skildrer denne sin fader således: "Hand bör paa det aller- ærbödeligste Hædris i mit Hierte, efter di Hand var mig icke aleene min Fader, men end og saadan en Hæderværdig Fader, at alle de, som haver kient Ham, har sagt til mig: Du er En ærlig og god Mands Sön. Gud forleene mig Naade, at ogsaa ieg maatte leve og döe En ærlig Mand." Desforuden giver sønnen Rasmus i slægtsbogen en mere detaljeret skildring af faderens liv, hvorfra følgende afsnit er hentet:

"Jens Sørensen Winthers, og Mette Rasmusdatter Thestrups syvende Barn, og femte Søn, Peder Winther, min fader, er fød i Aarhus d. 2den Januarii 1650, og hafde i Sine Gudfrøgtige, samt ved Herrens Naade vel bemidlede Forældris Huuss, meget god Pleÿe baade aandelig og legemlig, indtil det Aar 1656, da dend Svendske Krigsmagt fiendtlig faldt ind i Jylland, og Hand, i Sin Alders Sÿvende Aar, blev fört, tillige med de andre Hans Södskende, fra Jylland til Dalbye Præstegaard paa Hindtz Holm, hvor Hand forblef hos Sin Morbroder, Hr. Oluf Rasmusen Thestrup, som var Biscop Thestrups Fader, indtil det blef i Fÿen ligesaa usickert for Fienden, som i Jylland, og Hans Forældre derfor, med deris Familie flygtede til Kallundborg i Siælland, hvor de agtede at blive Boesiddende. Men, da Rigerne blef glædet omsider ved Herrens hiertelige Barmhiertigheder, som beskickedede, efter langvarig Haard Feyde En bestandig Fred, fandt Hans Forældre Behag at forandre deris fattede Tancker, og

forföy sig igjen til Aarhus, hvor da dend unge aag-vacte Discipel Self begierede af Sine Forældre, at Hand maatte blive holdt til Bogen: Hand fick En Habil Informator, og efter To Aars Privat-Information kom Hand i dend Fierde Lectie i Aarhus Cathedral Skole, Rectore Scholæ Mag: Niels Krog, og Conrectore, Mag: Johan Rodius. I Fierde Lectien blef Hand Side-Mand hos Sin Rectoris Sön, Peder Krog, siden Biscop i Trundhjem, og, som En Side-Mand fulgte Hand Ham stedse de öfrige Lectier igiennem, indtil de Anno 1670 blev dimitteret til Academiet, Peder Krog, som Supremus, og Peder Winther, som Proximus Supremo.

Ved akademiet kontinuerede han sine studeringer bestandig, indtil Hand Ao. 1672 obtinere et Berömmeligt Attestatum, og prædickede Sin Dimiss-Præcken, sub Censura Doctoris Christophori Schletter. Hand reyste saa hiem til Aarhus, hvor Hand, imidlertid var blevet Faderlös, derfor tog ud til Sin ældste Broder Hr. Sören Winther, som da var Sogne Præst til Aarslef, Hörning og Liime Meenigheder, icke langt fra Aarhus, og hos Ham övede Hand sig in Studio Concionatorio: Derefter gaf Guds Forsiun Ham i Sinde, at reyse over til Fyæn, her at besøge Sin kiere Morbroder, Hr. Peder Rasmusen Thestrup, Sogne-Præst til Huusby Meenighed og Hof-Prædickant til Wedelsborg; Hvor Hand, efter Recommendation fra Sin Morbroder, prædickede Dominica Judica Anno 1673, ved saadan Naade fra Gud, at Patronen Hr. Wilhelm Friderich von Wedel, Græve til Wedelsborg, strax gaf Ham Kalds-Brev at være Sogne Præst naar Hr. Poul Jörgensen Rosenvinge, afgick ved döden: Men, efterdi denne meget Æreværdige Mand, alligevel Hand var höyligen Alderne, endnu hafde temmelige Kræfter, saa Hand hvercken begierede eller behövede Hielp fra Sin vocerede Successor, besluttede dend unge Mand at fuldbyrde, det Hand længe hafde baaret i Tancker, og dertil inderligen haft Attraa, Nemlig at besøge fremmede Academier, og sig endnu meere at perfectionere, saa vel in cognitione Lingvarum Orientalium, som in Studio Homiletico. Hand tog saa, først ud til Academiet i Rostoch, hvor Hand lod sig indskrive in Matriculam Studiosorum Rostochiensium, Rectore Magnifico Doct: Johanne Döbelio, og logerede ind hos Doctorem Michaellem Cobabum, Theologiæ Professoren Publicum, for at blive grundeligen informeret in lingua Ebræa. Men, der Hand med stor fornöyelse studerede til Rostoch, fick Hand En kierlig Skrivelse fra Sin Store ven og gamle Skole-Cammerat, Peder Krog, som da studerede til Wittenberg, at Hand skulde qvittere Rostoch, og tage til Wittenberg, hvor Hand kunde finde større leylighed til at avancere in studiis; Og efterdi Peder Krog, da Magister; siden Doctor og Biscop, var Hans Intime-Ven og Broder, fra dend tid de hafde siddet sammen i Aarhus Skole, liige indtil Academiet i Kiöbenhafn, fick Hand en stor lyst at adlyde Sin saa Elskelige Ven, derfor tog afskeed fra Rostoch, i forsætt at reyse til Wittenberg. Dend fornemme Stad Hamborg attraaede Hand at see, paa denne Sin Reyse til Wittenberg; Men, ved Sin Reyse igiennem Hamborg fandt Hand for sig imod formodning Sin dyrebare Broder, Hans Winther, som siden blef Borgemester i Aarhus, og da var i Hamborg: Denne Hans Broder brugte stærcke Motiver til at dissvadere Ham Hans fast-satte reyse til Wittenberg; fordi veyen til Wittenberg da var besatt af det Svendske Krigsfolck, og endnu meere, fordi det var u-anstændigt at Hand reyste saa langt hen fra de Meenigheder i Fyæn, Föns og Örslef, til hvilcke Hand var kaldet, og Hand maatte vente hver dag, at Gud æskede af Ham Tieniste i de Meenigheder: Hand adlydede da Sin Broders Raad, alligevel Hand inderligen hafde lyst til Wittenberg; Reyste saa fra Hamborg til Academiet i Kiil, hvor Hand, af Pro-Rectore, Doctore Georgio Ernesto Heyldberg blef immatriculert blandt Academicos Kilonienses, og tog Sit logement hos Doct. Matthias Wasmuth, dend Sær berömmelige Ebræa Lingvæ Professor, under hvis manuduction Hand med stor Lyst conti-

Jæftræ Mette Rasmúsdatter Thestrup fædd 12 Børn; 62 Børne-Børn, 11
68 Børne-Børns-Børn; Tilfammen 142: Jædeligt nu født uædeligt
naar naand considererer, at imellem det Aar 1639, da min Farfader
og farmoder Com i ægteskab, og, det Aar 1707, da David Posten
ritet, end farrens Velsignelse allervinden var uop til dette Tal 142:
En findit icke 68 Aar. o.

Jens Sørensen Winthers, og Mette Rasmúsdatter Thestrups,
tjvæde Døttre, og fjerde Børn,
PEDER WINTHERS,

En fød i Starhøus d. 2^{de} Januarii 1650, og fædd i sin Bredfyngtlig, samt
end fædd Naade udi bændelens forældres fædd, uend god Pleje
bænd ærdelig og legemlig; indtil det Aar 1656, da dand bændtlig
siendelig fædd ind i Sijland, og fædd, i sin Alder bændtlig har, bløf
født, ærdelig med sin anden fædd bændtlig, fra Sijland til Dalby
Proestegaard paa Stædtstolm, hvor fædd fædd fød sin Morbrøder,
d. Oluf Rasmúsen Thestrup, som var Biscop Thestrups fædd, ind
til det bløf i Sijland ligesaa i fædd for fædd, som i Sijland,
og fædd forældren derfor, med dand Familie fædd til Kalied-
borg i Sialand, hvor da ærdelig at bliu Bændtlig. Men, da
digerne bløf glædet omfædd med fædd fæddtlig Bændtlig,
der, som bændtlig, ærdelig langvarig fædd fædd En bændtlig
fædd, fædd fædd forældren fædd at fædd dand fæddtlig
og fæddtlig sig ærdelig til Starhøus, hvor da dand ærdelig fæddtlig
fædd dand bændtlig af sin forældren, at fædd ærdelig bliu fædd
til Bogen: fædd fød En Hædd Informator, og ærdelig to Aars
Privat-Information Com fædd i dand fæddtlig Lectie i Starhøus Cen-
thedral Skole, Prectore Scholæ Mag: Niels Krog, og Conrectore, Mag:
Sohan Rodius. I fæddtlig Lectier bløf fædd dand fæddtlig
Prectoris Børn, Peder Krog, sidan Biscop i Trindhiem, og, som
En dand fæddtlig fædd fædd fæddtlig dand fæddtlig Lectier ærdelig
naand, indtil da dand 1670 bløf dandtlig til Academiæ, Peder
Krog, som Supremus, og Peder Winther, som Proximus Supremo.
Doctor Georgius Wittebius. var dand fæddtlig Pector Magnificus, og
Doctor Erasmus Bartholinus: som sidan dand 1695 bløf min Privat

nuerede sine studia Lingvarum Orientalium, indtil Dend fromme Guds Mand, Hans Antecessor, Hr. Poul Rosenvinge, lod Ham tilskrive ved Hans Morbroder Hr. Peder Thestrup, at Hand baade höylig behövede og heftig begierede Hans Med-Hielp i Embedet. Ufortövet reyste Hand saa fra Kiil, og kom til Föns Præstegaard d. 10de Novembr. 1675, iust samme Aften, som det behagede Gud inden Morgenen at bortkalde Hans Hæderværdige meget Priiselige Formand: Hvor paa Hand strax, af dend da værende Biscop Doct. Niels Bang, blev ordineret d. 26. Novembr. efter at Hand hafde prædicket for Biscoppen, Söndagen næst for; Siden blev Hand indsat i Föns og Ørslef Kircker Dom. 2 Adventus, af dend da værende Proust i Wendts Herredt, Mag. Per Larsen i Brænderup."

Ane 26 Lambert Franck

er født 1668 i Ribe (han blev døbt den 10. juli samme år), og han døde den 18. april 1744 i Assens.

Han blev gift den 21. juli 1696 i Store-Heddinge med

Ane 27 Sidsel Nielsdatter

Hun er antagelig født i Store-Heddinge, men det vides ikke hvornår, og hendes forældre er heller ikke kendte. Hun døde 1742 i Assens og blev begravet den 9. april.

I 1696 og 1697 ses Lambert Franck at have været bosiddende i Store-Heddinge, hvor sognepræsten Jørgen Hansen Leth var gift med hans søster. Hvad Lambert Franck foretog sig her, vides ikke, men sandsynligvis var han beskæftiget indenfor apotekervæsenet. I 1698 flyttede han derpå med familien til Assens, hvor han den 27. maj fik borgerskab og aflagde sin borgered. Beklageligvis har byskriveren imidlertid ikke ulejlighet sig med at anføre, hvad Lambert Franck tog borgerskab som, men det vides, at han udgiver sig for at være apoteker, og man kan vel heraf slutte, at det har været rygtet om den stadig udyrkede apotekerernæring i Assens, der har lokket ham til byen.

Mulighederne for økonomisk gevinst har imidlertid været små, og samme år (i 1698) påtog han sig at drive gæsteri med den motivering, at ingen anden ville påtage sig det, efter at afgiften var blevet sat op til 50 rigsdaler. Vi står sikkert her overfor vanskeligheder, som var forvoldt ved Kristian den 5tes postforordning af 5. marts 1695, der påbød, at magistraterne skulle beskikke et eller flere værtshuse for de rejsende. Disse værtshuse skulle forsynes med et skilt, hvorpå fandtes byens våben og værtshusets navn. Hvert værtshus skulle have mindst 4 kamre med gode, rene senge, staldrum til 6 heste og skur til 3 karosser. Iøvrigt skulle magistraten årlig sætte en takst, som skulle oplæses i gæstestuen. Efter det kendskab, man har til Lambert Franck, er det sandsynligt, at han her har bragt et offer, i hvert fald løbet en risiko for sin by. Det viser sig nemlig, at der indtil omkring hans tid bestandig har været vanskeligheder med at nå til en tilfredsstillende ordning af gæsteriet i Assens.

Alt taler nu for, at Lambert Franck sammen med gæstgiveriet har udnyttet sine farmaceutiske kundskaber, og i 1701 købte han af arvingerne i oberstløjtnant Pestels bo en gård, "Beliggende i den Stoere Gade, Anne Bartschiers Huus och Waaning ad Vesten optill, och gaar omkring Hiørnet till Oluf Beens nye Gaard och Waaning, som er Norden ved". Gården er iøvrigt den samme, som den Assens apotek fremdeles har til huse i.

Lambert Franck havde imidlertid ingen kongelig tilladelse til hverken at drive gæsteri eller apotek, hvorfor han i 1703 skrev i en ansøgning til kongen, at han havde indrettet et værts- hus i Assens og nu bad om de privilegier, som nævntes i forordningen af 1695, samt om tilla- delse til alene der i byen at måtte falholde vin og fransk brændevin. Bevillingens udstedelse blev imidlertid udsat, indtil en påtænkt reform af gæsteri- forordningen havde fundet sted.

At familiens økonomiske forhold på dette tidspunkt har været ret dårlige, hersker der ingen tvivl om, og i marts 1703 rejste Lambert Francks hustru til København for at ansøge om at blive amme på slottet, hvor der nylig var født en prinsesse. En anden må imidlertid være blevet foretrukket, for Sidsel Nielsdatter fik pure afslag. Ikke anderledes gik det hende, da hun ansøgte om, at hendes mand måtte få eneprivilegium på at holde værtshus i Assens, og da denne hendes mands ansøgning om eneret foreløbig var blevet afslået, supplicerede hun, "paa det hun ikke ganske trøstesløs skulde rejse tilbage", om hendes mand måtte blive vice- rådmand, således at han, når en af rådmændene afgik, kunne blive dennes efterfølger. Også denne ansøgning afslog cancelliet imidlertid, idet man oplyste, at man ikke kunne give ekspek- tance på rådmandsbestillinger.

Fire år efter, den 2. juni 1707, indgav Lambert Franck atter en ansøgning til kongen om at få tildelt et apotekerprivilegium og tillige et privilegium på vinhandel, "og mig ingen derudi maatte gøre Hinder eller Afgang". I ansøgningen anførte han, at han havde boet i As- sens i 10 år, og at han havde svaret skatter og andet, der var ham pålagt, samt ombygget en gammel og forfalden gård, "hvori hans meste Velfærd bestod". Han havde ved siden af sin ger- ning som gæstgiver søgt at forbedre sit levebrød ved hjælp af sin gamle profession apoteker- kunsten, idet han "kun til Skade for sig selv" havde betjent den rejsende og andre, der i nøds- fald kunne behøve sligt, som ej til forn havde været at bekomme i Assens. Denne ansøgning sendtes nu til Fyns stiftamtmand Joakim Pritzbuur til erklæring, men herfra kom den aldrig længere, og ansøgningen ligger den dag i dag i Odense amts arkiv. Hvorfor stiftamtmanden aldrig afgav erklæring; vides ikke. Lambert Franck søgte imidlertid på sin side at hjælpe sa- gen på glad ved at indsende en ydmygt affattet skrivelse (dateret 12. november samme år), hvori han anmodede om den højædle og velbårne hr. stiftamtmands, hans højgunstige hr. pa- trons nåde og bevågenhed og anmodede ham om at afgive en gunstig erklæring i sagen, da han imødeså sin ruin, hvis hans ansøgning ikke blev bevilget, idet han havde kostet 800 rigsdaler på reparationer af sin forfaldne gård. Men alt sammen uden resultat.

Imidlertid var Lambert Franck i 1705 blevet rådmand i den afdøde Erik Nielsens sted, og det synes nu, som om han i bevidsthed om denne sin nye værdighed ganske har ignoreret mang- len på privilegium. I hvert fald går han nu ganske åbenlyst til værks og omtales såvel i rådstue- protokoller som i tingbøger som apoteker. Gæstgiveriet har han dog også stadig holdt fast ved, hvad der fremgår af en sag, som han i 1708 ses at have anlagt mod en baron Putbus. Denne lo- gerede en nat sammen med sin svoger grev Promnitz hos Lambert Franck på en gennemrejse fra Rygen til sit hjem Einsidelsborg ved Bogense. Da Lambert Franck om morgenen præsen- terede baronen for en regning på 2 rigsdaler 5 mark 2 skilling, dækkende aften- og morgenmad, lys og varme, øl og vin samt logi, blev baronen iden grad rasende, at han sammen med svoge- ren, grev Promnitz, gav sig til at prygle løs med sin stok på gæstgiveren og skældte ham ud for en carnaille. Hertil svarede Lambert Franck imidlertid, at kongelig majestæt ikke plejede at udnævne carnailer til rådmænd, og det gik nu op for den hidsige baron, at han i betænkelig- grad havde forset sig, hvorfor han tilbød at ville give 100 daler til, at sagen blev glemt. Lam- bert Franck følte sig imidlertid krænket og anlagde en sag mod baronen, som førtes helt igen-

gem til højesteret, hvor baron Putbus blev idømt en erstatning på 300 rigsdaler til Lambert Franck foruden en bøde til Frelasers kirke på 100 rigsdaler. Endvidere skulle han give Lambert Franck en skriftlig undskyldning for sine usømmelige ord og ekspressioner. Ordlyden af denne undskyldning var Lambert Franck imidlertid utilfreds med, hvorfor baronen blev nødsaget til at skrive en ny og bedre.

På trods af at Lambert Franck således nu havde tre strenge på sin bue, apotek, gæstgiveri og rådmandsbestilling, synes det stadigvæk at gå dårligt med hans økonomi. I anledning af en ansøgning fra ham til stiftamtet i 1720 om eftergivelse af en kopskat på 19 rigsdaler ses amtsforvalter Trewen "med god Samvittighed" at have attesteret, at "Franchs Tilstand er ikkun slet; thi baade hans Middler og Næring er meget ringe". Han anfører iøvrigt i sin ansøgning, at vel skylder kommunen ham 100 rigsdaler for reparationer af skibsbro og møllebroer, men disse penge er ikke hans egne, idet han har optaget et lån for at skaffe dem til veje.

I 1734 ses Lambert Franck at have overdraget apoteket til sønnen Tobias, som bl.a. havde arbejdet på Løve apoteket i København, og som i december 1733 tog farmaceutisk eksamen. Tobias Franck ansøgte kort efter om bevilling som apoteker og privilegium på at falholde de varer, som det var apotekerne tilladt at handle med, og hvad der ikke var lykkedes for faderen, lykkedes nu for ham, idet han allerede den 29. januar 1734 fik sin bevilling.

Lambert Franck synes dog stadig at have fungeret som apoteker for sønnen, og i 1733 foreligger der en beretning fra ham til stiftamtet om en formodet smitsom sygdom i Assens. Grunden til, at det er apotekeren, der skriver denne beretning og ikke en læge eller kirurg, er den, at en sådan kun med mellemrum forekom i byen. Dette fortæller en del om apotekets ringe økonomiske tilstand, idet der jo nemlig ikke var nogen til at skrive de fornødne recepter. Selve indberetningen er en hel lille moralprædiken og giver kulturhistoriske træk fra datidens dagligliv, hvorfor den bringes her:

"Det er vist, at nogle her i Byen af Febris petectualis (Halssygdom) ere bortdøde, som og ikke er at undre paa; thi de bruger aldeles intet, ligesaa Unge og Gamle en Del bortdøde, men dog ikke af den Svaghed. Det kendes og ikke paa Apoteket, at her er Sygdom eller Svaghed her i Byen. Vel kommer nogle faa og spørger om Raad, hvad de skal bruge, det jeg efter min ringe Videnskab siger dem; kommer det over 6-8 til 10 Skilg., vil de forud forsikres, det skal hjælpe. Kro-Øl og dansk Brændevin er de bedst vant ved; vil det ej hjælpe, saa fortrækker de som Garverhunde, henligger som Fæ, er i de Tanker, skal de leve, saa lever de, skal de dø, saa dør de; saa sker det, som Gud vil. Jeg da foreholder dennem en Del deres uordentlige Levemaade, som ofte forvolder dennem Sygdomme, at mange derved er Aarsag i deres Død; Gud ikke saa hastig vilde forkorte deres Levedage, saasom de, der overflødig belaster deres Maver med Fraadseri, spiser saa Livet maatte sprække; somme overmæsser sig fulde af Øl og Brændevin.

Derimod i de Fattiges Tal dør ingen; de nødes til at holde bedre Diæt."

I marts 1743 døde Assens bys borgmester Hans Pedersen, og fjorten dage efter døde også rådmand Heering, hvorefter Lambert Franck udnævntes til byens borgmester. Som sådan fungerede han imidlertid kun et år, og ved sin død ses han at have boet til leje hos bager Johan Christian Selmer. Hans efterladte bo var kun lille, og hele dets beholdning vurderedes til 170 rigsdaler 3 mark 15 skilling. Der må imidlertid have været en del gæld, for arvingerne ses at have frasagt sig arv og gæld. Blandt hans efterladenskaber fandtes iøvrigt ikke så få bøger, bl.a. en del af medicinsk og farmaceutisk indhold. Iøvrigt efterlod han sig en malmmorter

med indskriften: Lambert Franck 1707, hvilken malmmorter endnu findes opbevaret på Assens apotek.

Som ovenfor nævnt var Lambert Franck rådmand i Assens fra 1705 til 1743 og derpå i et år borgmester. Det var en periode, der i allerhøjeste grad var præget af splid og spektakel indenfor byens magistrat, blandt hvis medlemmer Lambert Franck står som den eneste retskafne og begavede embedsmand. For at kunne danne sig et billede af ham, er det af betydning, at der her fortælles lidt om hans embedsperiode og de mennesker, som han i denne egenskab skulle samarbejde med.

Allerede i midten af 1600-tallet var der vrøvl indenfor Assens bys magistrat, og det viste sig, at det til tider var risikabelt at påtage sig en magistratspost. Ikke alene den pågældende selv, men også hans arvinger kunne komme ud for at måtte bøde for afgåede eller afdøde formænds forsømmelser. Da der således i 1674 og 1678 udnævntes rådmænd, forlangte disse, kloge af andres skade, fritagelse for ethvert ansvar for, hvad der tidligere var passeret med hensyn til umyndiges midler og byens indtægter og udgifter. Men derefter var det forbi med disse fritagelser, og da Lauge Hansen i 1694 udnævntes til borgmester samt Lambert Franck i 1705 til rådmand, fik ingen af dem en sådan fritagelse. I 1707 blev endvidere Jørgen Pedersen Hofberg rådmand, og han valgte en anden vej til at frigøre sig for et eventuelt medansvar for fortidsforsømmelser, idet han den 13. maj samme år i rådstueprotokollen lod indføre en vidtløftig begæring om at få lejlighed til at undersøge, hvilke økonomiske forpligtelser der eventuelt påhvilede magistraten. Han ønskede derfor at efterse "contoiret", det vil sige byens arkiv, og han ville se kvitteringer for forfaldne skatter og overbevise sig om, at kirkens, skolens og bymarkens regnskaber og kasser var i orden. Hans kolleger, Lauge Hansen (borgmesteren) og Lambert Franck, henviste ham derfor til at møde førstkommande rådstuedag, for at arkivet kunne blive åbnet og efterset.

Hofberg udeblev imidlertid ved denne lejlighed, dog med lovlig forfald, og nu fulgte en lang række forgæves forsøg på at få gennemført et eftersyn. Men enten var den ene eller den anden forhindret, eller også standsede man af en eller anden grund op, når man var vel begyndt. Således gik sommeren 1707, indtil man den 1. november samme år bestemte sig til at udsætte sagen til foråret 1708.

Den tilsyneladende molboagtige karakter, som sagen efterhånden antog, kulminerede, da de to parter, borgmester Lauge Hansen og Lambert Franck, hver med sin nøgle til de to forskellige låse, bestemte sig til at mødes den 4. juni kl. 6 om morgenen. "Vinden maa formodes at have været paa en Østen; thi Lambert Franch, der boede, hvor Apoteket fremdeles ligger, har ikke hørt Bysens Ur slaa. Han retter sig derfor efter sit eget Ureværk, som han forsigtigt konfererer med andre Godtfolkes Ureværker, og med det Resultat, at Borgmester og Hofberg forlængst er gaaet deres Vej, da Franch ankommer til Raadhuset. De har nemlig rettet sig efter Kirkeuret, som "efter gammel Sedwaane" er halvanden Time forud for den virkelige Tid.

Man mødes, mere eller mindre forgæves, endnu nogle Gange, senest d. 15. Oktbr. Men hermed har da ogsaa Raadmændene givet op, som det fremgaar af den senere omtalte Kommissionssag, hvor de gør gældende, at Lauge Hansen bevidst har hindret et Eftersyn, for derved at skjule, at han har fjernet nogle Dokumenter vedrørende en Helligkorsjord.

Man ser ikke mere til Sagen, hvis forgæves Gennemførelse nu har staaet paa i halvandet Aar.

Udover at vise, hvorledes Frygten for et eventuelt Ansvar fremdeles er tilstede, virker Sagens hele Gang som en Optakt til Magistratsforholdenes Udvikling gennem en lille Menneskealder frem i Tiden, da een Mand, Apoteker Lambert Franch, forgæves kæmper for at bevare et anstændigt Niveau i de offentlige Forhold i Assens, mens en anden, Lauge Hansen, beklageligvis med større Effekt, trækker dem nedad til det utrolige."

"Naar - som allerede antydte - den Periode, disse tre Mænd regerede i Assens, blev præget til det skandaløse af Sløseri, indbyrdes Splid og det som værre var, bundede dette først og fremmest i moralske Skavanker hos Førstemanden, Borgmester Lauge Hansen, men utvivlsomt tillige i den - i Assens som andetsteds - herskende Fattigdom. Naar Krybben er tom, bides Hestene, og der var, gennem hele Perioden, længe forud og lang Tid efter, blot tomme Krybber i Assens, i bedste Fald kun faa Undtagelser."

Lauge Hansen var en forgældet mand, da han overtog borgmesterembedet i Assens, og jævnligt ses han at være blevet stævnet for gæld. Selvfølgelig gav hans dårlige økonomiske forfatning sig snart udslag i Assens, og således var det i 1699 galt fat med konsumtionsregnskabet, idet han havde beregnet sig 80 rigsdaler for administration og regnskabsføring, medens der kun var tilstået ham 50 rigsdaler.

"Saa i Oktober s.A. sker det sagtens enestaaende, at Raadmændene Erich Nielsen og Johan Clausen lader Borgmesteren arrestere, idet de beskylder ham for at have brugt 100 Rdl. af Kirkens Midler. Stiftamtet indberetter til Kancelliet, der forelægger Kongen Sagen, og Stiftamtmanden faar Befaling til at sørge for, at Lauge Hansen erstatter Kirken Beløbet og til at paalægge Raadmændene en Bøde paa hver 50 Rdl. til Skt. Hans Kirke i Odense. Senere faar Raadmændene Bøden eftergivet."

Lauge Hansen sad i gæld til halsen, og udover denne belastning har han åbenbart lidt under en påfaldende mangel på evne til at omgås de mennesker, som han skulle samarbejde med, og som socialt var hans ligemænd.

"I 1705 anlægger Franch Sag mod Lauge Hansen for at have tilsaaet en af hans Embedsjorder, og Lauge Hansen dømmes til at have forbrudt Sæden og Arbejdet.

Under et Raadstuemøde i 1709 beskylder Borgmesteren og Hofberg hinanden for Drukenskab. Franch føres som Vidne og udtaler, at han har set Hofberg saa fuld i Organistens Hus (denne var tillige Værtshusholder), at Hofberg maatte følges hjem af 2 Mand.

D. 30. Decbr. s.A. klager Franch over Hofbergs Vrangvillighed; han har savnet hans Assistance ved de idelige Durchmarscher.

Nytårsdag 1710 paastaar Hofberg, at Franch paa Raadstuen har taget hans Stok fra ham og slaaet ham over Armen, saa der er knust et Ben i den.

Den 13. Januar Aaret efter refereres Skænderi mellem Lauge Hansen og Hofberg: "Vi kom i Tale om adskillige Urigtigheder, Byens Sager vedkommende." Hofberg bebrejdede Lauge Hansen, at han ikke i sin Tid har taget Rigtighed af sin Svigerfader, Thomas Iffversen, for al Byens Sager, "derudover det i saa mange Aar har vaaren i Konfussion". Lauge Hansen mener, at det kan ordnes paa en Dag. Hofberg: "Nej, ikke udi 10 Aar." Hvortil Lauge Hansen svarer, "maaske udi Hastighed": "Holder Kæften, haver'altid saa meget af Munden". I Retten beklager Lauge Hansen sig over, at han knap kan faa Ordet for Hofbergs Protestationer, og spørger Franch, om han ikke med Sandhed kan sige, at naar Hofberg kommer paa Tingstuen, anfanger han adskillige Stridigheder, og det med saadan Bulder og Larm, saa man frygter at møde paa Raadstuen. Hvortil Franch diplomatisk svarer: "angaaende den Bulder og Larm, da har han ej faaet Kald og Varsel.

Der ligger adskilligt tilsvarende mellem denne Affære og et Notat i Raadstueprotokol-
len fra August 1718; da ser Raadmand Franch med Fortrydelse, at det Bord, hvorved Retten
administreres, "er af Raadstuen nedtaget til Borgmesters Dobbeltgilder", hvad Franch finder
"ikke er velanstændigt og ej heller bør ske, men det her igen paa Raadstuen at lade indsætte,
tilligemed andre Borde og Bænke, han derfra har ladet afhente, og Raadstuetrappen, der ved
Op- og Nedbæringen er istykker, igen at lade forfærdige". Endnu otte Dage efter er Inven-
taret ikke kommet tilbage, og Raadstuetjenerens Kone faar Befaling til at gaa til Borgmester og
sige ham, at han straks skal lade det bringe tilbage; "førend han forglemmer det", tilføjes det
spydigt.

Her er Spændingen paa Bristepunktet, og d. 17. Novbr. 1718 affatter Raadmændene en
Klage til Kongen over Lauge Hansen og hans Administration. Den medfører Nedsættelse af en
Kommision til Undersøgelse af Forholdene. Den er tilrettelagt i 21 Poster, og Undersøgelsen,
der stod paa i henved tre Aar, nemlig til der faldt Dom i Sagen d. 4. Decbr. 1721, er beskrevet
i tre Protokoller, der opbevares i Landsarkivet, og som tilsammen udgør 2609 Foliosider."

Af denne enorme undersøgelse fremgår det, at Lauge Hansen har begået en hel del ulov-
ligheder. Desuden har han ved sin tiltrædelse undladt at sætte sig ind i byens forskellige for-
hold, og han er i ingen henseende vidende hverken om kirkens eller andre sager, hvorved han
har påført byen skade. Han forpligtes til at gøre rede for raadstueinventar og brandredskaber,
hvoraf adskillige mangler. Ligeledes mangler rigtighed for afgifter til kirken og skolen af to
gårde, som kapellanen og hans steddatter beboede. Han havde forsømt nødtørftige reparatio-
ner på skibsbroen, byportene og møllebroerne. En lille bygning i rådhusgården var blevet
nedrevet, uden at han kunne gøre rede for, hvor materialerne var blevet af, og det samme
gjaldt materialerne fra en nedrevet, brøstfældigt del af Østerport. Som skifteforvalter var
han ansvarlig for, at en hel del skifter efter afdøde endnu ikke var blevet opgjort, og sluttelig
ansås han i en del regnskabsforhold for "en Nachlessig Mand".

"Som en Modsætning til denne Borgmester viser Dommen Raadmand Lambert Franch.
Han har taget sig af Byens Sager saavidt endog, at han bliver tildømt 84 Rdl., han har udlagt
for Reparationer af Møllebroerne, som paa et Tidspunkt var saa forfaldne, at de ikke kunde
passeres, men Folk maatte vade over Dammene med deres Køretøjer.

Dommens Kendelse lyder saaledes: "Eragter vi Borgmester Lauge Hansen som den, der
i mange Maader ikke efter sin Allerunderdanigst aflagte Ed og Pligt sit Embede haver tilbør-
lig forrettet og forestaaet."

Den kgl. Approbation fulgte d. 24. Januar 1722; den blev oplæst paa Raadstuen i Assens
af Byfogeden i Odense paa Stiftamtmandens Vegne, og i Overværelse af Raadmændene og Bor-
gerne. Kun Lauge Hansen var ikke tilstede; han angav at være bleven syg Natten forud.

I Lauge Hansens Sted konstitueredes Regimentskvartermester Christen Jensen.

Imidlertid fortsattes Stridighederne i Assens. De er saa at sige gaaet paa Livet løs.
I en Skrivelse til Stiftamtet i 1720 klager Franch paa egne og Hofbergs Vegne over, at Lauge
Hansen forfølger dem med Processer, hvad der intet koster ham, da han har faaet Beneficium
paupertatis, fri Proces paa Grund af Fattigdom, "men det idelige Pengespild, om det vil vare
længe ved, vil udfaldet til vor Ruin".

Da de er kommet hjem, efter at have overværet en Landstingsdom i Odense, faar Hofberg
sine Ruder slaaet ud, og Franch mener, at det er Lauge Hansens Sønner, der har gjort det;

men ingen har set det. "Igaar, da Lauge Hansen havde stævnet os for Bytinget, blev vi af ham og hans Tilhængere med mange touchante Ord skammelig og haanlig beegnedede, og som der blev stor Tumult og Alarm, saa man ingen Gehør kunde faa, og Byfogeden, som vi har indstævnet for Kommissionen, ikke vilde hemme Spektaklet, matte vi rømme Tinget." Og da Franch vilde gaa ind i nærmeste Hus herved Tinget for at faa Fred, fulgte Borgmesters Søn, som skal være Søløjtnant, i Hælene paa Franch ind i Christen Jensens Forstue - han boede i nuv. Nr. 11 - "og da jeg intet vilde have med ham at gøre, smeldte og skændte han og greb mig i Parykken, og da jeg rev mig løs, trækked han sin Kaarde og hug Hug i Hug efter mig. Jeg værgede mig med min Stok; fik jeg dog et Hug af hans sleben Klinge i Tindingen, ind til Benet; om han havde hugget igennem, havde han myrdet mig; havde jeg grebet til min Kaarde, var der paafulgt en Ulykke". "Saa kom Christen Jensen til, og jeg lod mig syne ved en Bartskeer og ved tvende Mænd."

Der tilføjes, at Franch og Hofberg tør knap gaa paa Gaden eller i Marken, ja, ved sig ikke sikre ved Nattetider i deres egne Huse - - .

Nu, da Dommen er falden, tror man vel Assens færdig med Lauge Hansen, men nej. Den 10. April 1726 fælder Højesteret Dom i en Sag, han har anlagt mod Franch og Hofberg. Kun Voteringsprotokollen er opbevaret, og idet denne henviser til Poster i den forkommede Procedure, kan man ikke skønne, hvilke Poster, det drejer sig om. Men resultatet er det forbavsende, at Lauge Hansen pure frifindes. Der er fældet en vrang og lovstridig Dom, hedder det. Franchs og Hofbergs Paastande er ubeføjede og ubevislige, og deres Klage skal ikke komme Lauge Hansen til Præjudice eller Forklejnelse paa Embede, gode Navn og Rygte. Dommen slutter med at paalægge Raadmændene at gøre Lauge Hansen en Erklæring til Bytinget. De og Kommissarierne skal betale ham 500 Rdl. i Sagsomkostninger.

Og hermed er Lauge Hansen atter Borgmester i Assens."

I 1728 døde Lauge Hansen, og året efter afgik også Hofberg ved døden. De efterfulgtes af Hans Pedersen og kirurg Thomas Heering, som udnævntes til henholdsvis borgmester og rådmand, og i en årrække prægedes nu forholdene indenfor magistraten af den stilhed efter stormen, som nok kunne tiltrænges. I 1743 døde imidlertid både Hans Pedersen og Thomas Heering, og Lambert Franck blev nu borgmester.

"Allerede ved hans Udnævnelse har Stiftamtet indstillet, at Styrelsen i Assens, som det var Tilfældet i Svendborg og Kerteminde, naar Franch dør, indskrænkes og alene overdrages Byfogeden. De hidtidige Borgmesterjorder tillægges Byen, idet 30 Rdl. af den aarlige Leje deraf benyttes til Forbedring af Byfogedens Løn, de 15 Rdl. tillægges Byskriveren, hvis Løn til da har været 25 Rdl. Naar Franch dør, og saaledes alle hidtidige Magistratsindtægter hjemfalder til Byen, skal Byfoged- og Herredsskriverløn udgøre hver 50 Rdl., idet dog Byfogedembedet tillægges alle uvisse Indkomster, Accisen, Borgerskabspengene, Skifterne m.m.

Der skete imidlertid i Franchs korte Borgmestertid en lille Ting, der bør noteres, et lille Fremskridt i demokratisk Retning, der tjener ham til Ære. Den 14. Juni 1743 tilkendegiver han paa Raadstuen, at han herefter udtager 2 Mænd, der kan høre og se, hvad der passerer paa Møderne, da saadant kan have sin Nytte for baade Magistrat og Borgerskab. Hvor langt forud for sin Tid Lambert Franck var her, fremgaar af, at der skulde gaa mere end 100 Aar, før Byraadsmøderne blev offentligt tilgængelige."

(Lauritz Maaløe: "Assens gennem 700 Aar")

døde 1733 i Horsens og blev begravet den 17. august. Ved begravelsen har præsten i kirkebogen indført følgende: "Anno 1733 d. 17 Aug. prædicket jeg over Niels Munck, Kiøbmand paa Syndergaden, som blev nedsat (begravet) i Kircken".

Niels Jensen Munck var gift med

der endnu levede 1756, idet hun det år på skiftet efter svigerdatteren nævnes som værende enke og bosat i Horsens.

Niels Jensen Munck var købmand i Horsens, hvor han nævnes første gang 1713. Den 13. juni dette år lod han på Horsens byting kundgøre en første efterlysning efter sin skipper Anders Hansen Storm, "som med it hans fartøig haver som skipper værít antagit og fahret afvigte Aar til Norge og ved sin Hiemkomst udèn Rigtigheds Giørsel, undvigt, erbød derhos en billig recompence til dennem som kunde give ham nogen Efterretning, hvor hand var at finde eller hvor hand sig opholder". Ugen efter mødte Niels Jensen Munck atter op på Horsens byting og foretog en ny efterlysning efter "sin undvigte Schipper Anders Hansen Storm, og derpaa fremstillede begge Byens Tienere Søren Jensen og Niels Sørensen som eedelige efter Loven afhiemlede at de i Dag 8^{te} Dage Varselgav bem.te Skipper til hans forrige Logement hos Jacob Olufsen Skibbygger heri Byen med 8 og 14 Dage samt 3, 4, 5 og 6 Ugers Varsel til Horsens Byeting..... og efterdi Skipperen endnu i Dag er udebleven, og ingen paa hans Vegne er mødt, blev Sagen optagen med videre Førelse til i Dag 8^{te} Dage". Om det nogensinde lykkedes Niels Jensen Munck at få fat i sin skipper og få ham til at afregne for togtet til Norge, vides ikke.

Året efter tog Niels Jensen Munck borgerskab i Horsens som købmand, og det hedder herom i borgerskabsprotokollen: "Anno 1714 d. 23 May aflagde Sr. Niels Jensen Munck her i Horsens her paa Raadstuen for Magistraten sin Borgerlig Ed og gaf for sin borgerlig Retighed Penge = En Rixdaler, som han til Byens Kiemner Jørgen Mandixen leverte, desforuden lægger han et Stk. Stenbroe vesten og nest Handsted broe paa 4 Faufne, ansøgte at ville ernære sig ved Kiøbmandsskab. Anno 1714 d. 10 Juli befandtes dette Stk. Stenbroe at vere lagt og forferdiget, som endog med tvende Borgere Johan Brechling och Jens Nielsen Dreyer bevises . . ."

I 1719 ses "Hoyachtbare og højforne Niels Jensen Munck, Indvaaner og Negotiant (købmand) i Horsens" af afdøde toldkontrollør Ernst Olufsen Svanes hustru Mette Knudsdatter at have købt hendes ejendom på den nordre side af Borregade "Østen for Madame Karen Gyldings Huse, hvilken Vaaning strækker sig fra Adelgaden med 6 Bindinger Bygning af 16 1/8 Alens Længde og med Grund, Gaardsrum og Haugejord nørpaa indtil hendes Lades Vestengavls nordre Hjørnestolpe, som er befunden fra bemeldte 6 binding Huses synderside 60 Alen, medens bredden af Gaardsrummet og Haugejorden er 16 Alen 2 kvarter". Der nævnes i skødet intet om købesummens størrelse.

I 1724 ses Niels Jensen Munck til farver Jørgen Meyer at have solgt en gård i Horsens, og i 1726 samt i 1728 udstedte han obligationer til Niels Nielsen Davidsen, feltberedder Jørgen Olufsen og hanskemager Hans Christensen, alle i Horsens.

Niels Jensen Muncks herkomst har ikke kunnet bevises, men den omstændighed, at han i 1714 i borgerskabsprotokollen betegnes "Sr. Niels Jensen Munck her i Horsens", tyder i allerhøjeste grad på, at han var barnefødt i Horsens eller ihvertfald regnedes for hørende til i denne by. I Horsens boede da en Maren Christensdatter Munck, der var født ca. 1663. Hun var gift første gang med Søren Knudsen Monberg, som døde 1703 uden at efterlade sig børn, hvorefter hun indgik nyt ægteskab den 21. november samme år i Horsens med Søren Andersen i Smedegaden, der døde 1722. Såfremt Niels Jensen Munck er søn af Maren Christensdatter Munck, må hun havde fået ham uden for ægteskab og altså før, hun blev gift med Søren Knudsen Monberg. Også en Christen Munck, der døde 1741 i Horsens og blev begravet den 24. maj, synes at have været en søn af hende født uden for ægteskab.

At Niels Jensen Munck lod sin søn (ane 14) døbe med navnet Søren Anker, en navnesammensætning der på den tid var såre ualmindelig, er et ret væsentligt argument for, at Maren Christensdatter Munck var hans mor, idet det vides, at hendes mor havde ret nære forbindelser til præstegården i Ringkøbing på et tidspunkt, hvor præsten her hed Søren Anchersen. Iøvrigt døde Maren Christensdatter Muncks søster Karen i Ringkøbing 1696, på hvilket tidspunkt deres mor også må have opholdt sig her.

Maren Christensdatter Munck var datter af Christen Jensen Munck til Daudinggaard, der fødtes ca. 1630 på Hjelmdrupgaard i Egtved sogn som søn af kaptajn Jens Rasmussen Munck og hustru Karen Mund (en datter af adelsmanden Søren Mund til Merringgaard). I 1662 blev han gift med Karen Christensdatter Taulow, med hvem han ihvertfald fik døtrene Maren og Karen. Karen Christensdatter Taulow er født ca. 1635 i Taulow præstegård som datter af præsten Christen Olufsen og dennes hustru Dorthe Jensdatter. Sidstnævnte var iøvrigt gift første gang med den forrige præst i Taulov Henrik Bertelsen, med hvem hun havde sønnen Bertel, som blev præst i Ringkøbing, og som var gift med en Maren Hansdatter Kiær, der efter hans død giftede sig anden gang med efterfølgeren i embedet Søren Anchersen, som var fra Kolding.

Christen Jensen Munck var i 1662 bosat på Lerbæk. I 1670 fik han en dom afsagt på Viborg landsting, og han nævnes da til Daudinggaard. På samme måde betegnes han i 1679, da han udstedte en obligation, samt i 1684, da han fik læst et skøde på en gård, hvilket skøde iøvrigt var medbeseglet af Søren Anchersen i Ringkøbing.

Ane 30 Bertel Jensen Fædder

er født den 27. september 1692 i Horsens, og han døde 1751 samme sted og blev begravet den 17. april.

Han blev gift den 26. november 1714 i Vordingborg med

Ane 31 Zine Jockumsdatter

der døde 1742 i Horsens og blev begravet den 28. december. Hvor hun er født, og hvem hun er datter af, vides ikke.

Bertel Jensen Fædder ses den 26. juli 1718 at have taget borgerskab som købmand i Horsens. Den 4. juni 1725 blev han prokurator for alle over- og underretter i Danmark

højesteretten dog undtaget, og det oplyses da om ham, at han "havde alt da i en Tiaarstid ført Sager ved Underretterne, exerceret nogle Kommissioner og drevet lidt Købmandsskab" i Horsens, hvor han iøvrigt samme år, som han fik bevillingen, tog borgerskab som prokurator. Omkring 1738 nævnes han som generalfiskal Caspar Wilhelm Smiths fuldmægtig i fiskalsager for Viborg landsting, og i 1750 ses han at have givet 200 rigsdaler til oprettelse af en dansk skole i Horsens.

5. GENERATION

Ane 48 Jens Sørensen Winther

er født 1603 i Aarhus, og han døde 1670 samme sted og blev begravet den 30. juni.

Han blev gift med

Ane 49 Mette Rasmusdatter Thestrup

Hun er født d. 14. marts 1623 i Aarhus, og hun døde den 13. april 1699 samme sted.

Om Jens Sørensen Winther og dennes hustru fortæller sønnesønnen, præsten i Ørbæk Rasmus Pedersen Winther, i beretningen om sin slægt og sit liv følgende:

"Stamme-Faderens, Søren Winthers Anden Søn, Jens Dørensen Winther, min Far-Fader, var Raadmand i Aarhus, og saa redelig En Handelsmand, at, da der var tændt Ild i Hans Huus, og det hafde Anseelse, at alting skulde gaaet under, ved Brand, lagde Haand, for allis øyne Sine Hænder sammen, og i ald ydmyghed bad, at det Hand eyedede af det Time-lige maatte uden Rædning brænde, dersom Hand med Sit vidende hafde handlet uredelig, saa viit Hand var en Handelsmand; Men dersom Guds Barmhiertighed hafde fundet redelighed i Hans Handel, bad Hand at ilden maatte dæmpis, hvilcket ogsaa skeede. Hans Hustru var Mette Rasmusdatter Thestrup-." "En Datter Fra Rasmus Thestrup, Mette Rasmusdatter Thestrup, gift med Min Far-Fader, Jens Sørensen Winther, Raadmand og Handelsmand i Aarhus, Hun blef i dette Sit ægteskab, ved Herrens store Barmhiertighed, sær velsignet med livis Frugt, og fødte, Otte Sønner, Fiire Døttre --."

Om Mette Rasmusdatter Thestrup fortæller hendes fader i sin stambog følgende:

"Anno 1623 fredagen, som infalt den 14. Martj, der klochen var 8 om formeddagen, ehr min datter Mette Rasmusdatter føedt, der sollen var vdj wedereus och mannen vdj stenbuchens tegen, och christnet om onsdagen dernest eptter, som var den 19. Martj, aff her Paasche lensøn och baren till kierchen aff Anne Clemmen lensøn da borgmester høstru och neffnt epter min høstru moder. Hindes faederre varre dise eptterschreffne: Wilhelm Worm borgmester, lens Pryds, lens Christensøn i klosteret, Maren mester lens Krogs høstru, Kirsten mester Christen Hansøn rectoris høstru och Anne lensdatter Anders Palsøns høstru. Anno 1630 den 26. Aprilles kom hun først vdj schoelle, der hun var udi hindis alders 7. aar och 6 vgger. Anno 1639 den 4. Iulij rexe hun aff medt sin broder Oluff til Kiøbenhaffn, der fra till Trøgeueld, huor hun laa hart siug i lang tidt, kom saa derfraa igien och till Mortten Michelsen hindis frænde, som da war kongelig mayestets prouianschriffuer i Kiøbenhaffn, och var der en tidt lang, och var siden hoes hindes broder her Oluff Thestrup, prest till Dalbye och Stuberup sogne paa Hindsholm vdj Fyn indtill anno 1643 den 7. Martj, er nesten 4 aar. Anno 1643 den 2. Iulij, som var paa Marie bierggangsdag, stod hindes throloffuelse med lens Søffrensøn Winther. Gud giffue til lyche, och samme aar den 29. Octobris stod dierris brullup her paa raadhusit, it pretig brullup, och stod ingen merre werdschab der eptter paa raadhusit paa det thridie aar lens Iacobsen i Stadsgaard stod, var hun da 20 aar och 2½ fierdingaar gammel."

I Vor Frue kirke i Aarhus blev opsat et epitafium over Jens Sørensen Winther og hans hustru. Epitafiet har følgende inskriptioner:

I øverste oval: "Af Kjerlighed til Sinne døde Huiler oc her hos dend S: Mand's forældre Erlig, actbar och velfornemme Mand Søren Jensøn Winther fordomb Kiercheværgere till Denne Kierche vdj 16 Aar. Med sin Kjære Hustru Maaren Jensdatter."

I nederste oval: "Her nedenfor Huiler erlig actbar och wel-fornemme Mand Jens Sørensen Winther fordomb Borger och Handelsmand Her vdj Aarhus och denne Kierches Værgere vdj 22 Aar, som døde salig vdj Herren Paa S. Hanss Dag Ao. 1670 vdj sit Alders 63 Aar. Sambt Hans Kjære Hustrue Ærlig Dyder-rig och Gud elskende Qvinde Mette Rasmusdatter Thestrup, som och salig udj Herren hensoff den 13. Apr. A0. 1699 udj sit Alders 77 Aar. De leffvede tilsammen meget Kjærligt, ærligt oc christeligt udj 27 Aar och af Gud imedens velsigned med 8 Sønner och 4 Døttre, aff huilche 5 Sønner och Døttre allerede ere udj Guds Gjemme, Och Huiler her hos Fæderne, Indtil Frelserens Jesu Christi Herligheds Aabenbarrelse. - Anno 1675."

Ane 50 Christen Henrik Luja

er født den 13. september 1628 i Merseburg, Tyskland, og han døde den 2. april 1709 i Odense.

Han blev gift første gang den 2. juni 1657 i Odense med Karen Claudatter Mule. Hun er født ca. 1623 som datter af Claus Mule til Nislevgaard, og hun døde i barselsseng den 24. februar 1663. Hun var ved giftermålets indgåelse enke efter provst og sognepræst til Broby Mikkell Hansen, der døde 1653. Efter Karen Claudatter Mules død giftede Christen Henrik Luja sig anden gang den 20. august 1665 i Odense med

Ane 51 Abigael Lauridsdatter Hindsholm

Hun er født den 1. november 1646 i Odense, og hun døde den 13. marts 1732 samme sted.

Christen Henrik Luja blev student i Leipzig i 1646 samt dr.med. i Padua i 1653. Ca. 1654 kom han som læge til Jylland, hvor han vistnok boede i Viborg eller Aarhus, indtil han i 1657 flyttede til Odense. Han virkede ligeledes her som læge og var endvidere fra 1684 assessor i konsistoriet.

Christen Henrik Luja var ret velstående og ejede en del gods på Fyn. I 1683 ses således kronen at have udstedt et mageskiftebrev, i henhold til hvilket han skulle udlægge 8 tdr. 5 skpr. hartkorn, som inddeltes til rytterhold, mod at han i stedet fik en gård i Ullerslev sogn, en gård i Ollerup sogn og en i Udby sogn, hvilke gårde ialt stod for hartkorn 7 tdr. 4 skpr. 2 fjdkr. 2 alb. og hidindtil havde været inddelt til rytterhold.

I matriklen 1688 nævnes Christen Henrik Luja flere steder som ejer af forskellige gårde, der var fæstet bort, bl.a. en gård i Sødunge, som stod til hartkorn 6 tdr. 1 fjdkr. 1 alb.

Ane 52 Tobias Franck

er født ca. 1630, hvor vides ikke, og han døde den 3. februar 1684 i Ribe.

Han blev gift ca. 1662 med

Ane 53 Lene Johansdatter Pouch

der fødtes 1633 i Ribe, hvor hun blev døbt den 20. august. Hvornår hun døde, vides ikke. Hun var ved giftermålets indgåelse enke efter ejeren af gården Porsborg Lambert Baggesen, med hvem hun var blevet gift i 1649, og som døde af pest den 4. august 1659.

Af et testimonium udstedt i 1660 fremgår det, at Tobias Franck da i 10 år havde "treuff-leissigk auffgewartet" i Københavns løveapotek og ved forfærdigelsen af de af dem foreskrevne recepter altid havde vist sig tro, flittig og i alle måder villig og ufortrøden, således at de ikke vidste noget at dadle ham for i hans apotekerkunst, men måtte erkende, at han var dygtig til at overtage og forestå et apotek. Et halvt år efter fik han bevilling på Ribe apotek efter hans tilkommende svigerfader, og den 29. oktober 1669 ses han endvidere at være blevet rådmænd i Ribe. Han drev nu apoteket indtil sin død i 1684, da bevillingen overtoges af svigersønnen Johan Bødtker, gift med datteren Martha.

Efter Tobias Francks død blev der afholdt skifte mellem arvingerne, og det fremgår heraf, at den afdødes bogsamling omfattede 9 bøger, alle tyske undtagen en Chr. den fjerdes bibel i kvart, vurderet til 6 daler. To artzenijbücher, en urtebog og en kogebog udgjorde faglitteraturen. Blandt husets værelser nævnes dørnens, sprinkelkamret, melkamret og fiskekamret. Besætningen bestod af 2 stude, 1 ko, 2 kvier og 3 svin, og beholdningen af species med mere, som fandtes i apoteket, blev af doktor Omeis i Ribe og apoteker Johan Adolf Møller i Kolding vurderet til 537 daler, 2 mark, 2 skilling. Boets løsøre vurderedes til ialt 1402 slettedaler, 1 mark, 3 skilling, hvortil kom hans huse og ejendomme, som omfattede Adelhuset liggende på Storegade mellem borgmester Brochmanns hus og Peder Lauridszøns hus med en lille have og en stald til (vurderet til 650 slettedaler), et lille hus i Hundegade, der stod øde, og hvortil hørte et lille stykke kuljord (60 slettedaler), et lille hus ved Gravene (80 slettedaler), et stykke ved siden af liggende indelukket jord med 4 træer (15 slettedaler), en lille bod i Sviegade (25 slettedaler) og en lille have i Badstuegade (24 slettedaler). Efter at alt var blevet vurderet, blev gælden opgjort og fratrukket, heri medregnet apotekerens begravelse, der havde kostet 108 slettedaler, og sluttelig blev der til deling arvingerne imellem 1599 daler, 5 skilling.

Lene Johansdatter Pouch var som ovenfor nævnt gift første gang med Lambert Baggesen, der ved sin død efterlod sig nogle ejendomme, som hun i april 1660 lod vurdere således: Porsborg, sat til 2000 rigsdaler, 42 fag stald i Saltgade uden for Nørreport, 600 rigsdaler, og 3 boder i Sviegade, vurderet til 60 rigsdaler. Selv boede hun i 1661 som enke i Klaaby i domkirkens landsogn, hvilken gård rimeligvis allerede hendes mand havde haft i fæste. Samme år blev hun af en Thomas Jensen i Holland stævnet for 541 floriner med rente, som hendes afdøde mand skulle skylde ham i henhold til 2 obligationer udstedt 1655 i Amsterdam og 1656 i Ribe. Byfogeden dømte hende til at betale, men hun indstævnedes sagen for rådstuen, hvor hun påberåbte sig, at gæld efter død mand skulle være krævet inden en vis tid, ligesom hendes

afdøde mands kreditorer iøvrigt ved opslag på kirkedøren var blevet opfordret til at melde sig. Magistraten kasserede byfogedens dom, ikke på grund af Lene Johansdatter Pouchs udtalelser, men fordi der ikke var givet rigtigt varsel. Sagen ses ikke at være blevet optaget igen, og kort efter giftede Lene Johansdatter Pouch sig som ovenfor nævnt med Tobias Franck.

Ane 58 Rasmus Christensen Leth

er født ca. 1670 i Østbirk sogn, og han døde 1735 samme sted.

Han blev gift ca. 1692 med

Ane 59 Elisabeth Jørgensdatter

der fødtes ca. 1665 i Holm, Østbirk sogn.

Rasmus Christensen Leth udnævntes dèn 7. maj 1698 til herredsfoged i Vor-Nim herreder samt til byfoged i Horsens. Han var en særdeles velstående mand og foretog en lang række ejendomshandeler. I 1702 købte han af Jonas Niensens dødsbo en gård i Horsens, i 1705 købte han 4 "gårdsavlinger" i Horsens af Christian Nielsen Toldorph samt i 1709 en "gårdsavling" i Horsens af Søren Clemensens dødsbo, og sidstnævnte år ses han at være blevet fæster af et "Støcke Eyendom paa Elling Mark", som tilhørte Skanderborg rytterdistrikt. I 1713 købte han yderligere to "gårdsavlinger" på Horsens bymark, og i 1720 ses han af kronen på en auktion at have købt en gård i Tolstrup, 3 gårde i Tammestrup, 3 gårde og 1 jordløst hus i Egebjerg samt 4 gårde, alle med tilhørende skov, i Brædstrup. Gårdene, der næsten alle var ret store, havde et samlet jordtilliggende på 47 tdr. 1 skp. 3 fjdkr. og kostede ialt 2475 rigsdaler, 76 skilling.

Den 20. maj 1724, altså 4 år senere, ses mærkværdigvis kongen af ham at have købt de 4 gårde i Brædstrup, der stod til hartkorn 28 td. 2 skpr. 3 fjdkr. 2 alb., tilbage for samme beløb, som Rasmus Christensen Leth i sin tid havde købt dem for. Året før havde Rasmus Christensen Leth iøvrigt af Hieronymus de la Mare til Agersbøl købt herregården Laage, der havde et hartkorn på 28 tdr. foruden en hel del bøndergods. Efter hans død blev Laage overtaget af sønnen Christian Leth, som havde den indtil 1748, da han solgte den til kammerråd Søren Laursen Fogh formedelst 14500 rigsbankdaler. Selve hovedgården stod da til 28 tdr., tienderne til 7 tdr. og bøndergodset til ialt 203 tdr. hartkorn. (Horsens skøde- og panteprotokol samt Kronens skøder)

Ane 60 Jens Rasmussen Tyrstrup

eller Tyrsted er født ca. 1638 i Tyrsted sogn, og han døde den 24. oktober 1699 i Horsens.

Han var gift med

Hun er født ca. 1668, hvor vides ikke, og hun døde den 14. maj 1715 i Horsens.

Den 15. maj 1666 aflagde Jens Rasmussen Tyrstrup "barnføed udi Thyrsted sin Borgerlig Eed for velviise Borgmester og Raad paa Horsens Raadstue, och schall giffue til Kemnere Jørgen Nielsen till Pindtzedag fire Rixdr.". Han boede herefter indtil sin død i Horsens, hvor han drev købmandsforretning fra sin gård på den nordre side af Søndergade.

Efter hans død blev der den 23. november 1699 afholdt skifte mellem enken og sønnen Bertel. Som lavværge for førstnævnte var mødt sr. Anders Hansen Flensborg af Horsens. Af skiftet fremgår det, at afdøde havde efterladt sig følgende ejendomme: gården på den nordre side af Søndergade "imellem Hans Pertou Baggers Gaard på Østre Side og den liden Stræde kaldet paa Graven paa den Vestre Side," til hvilken gård hørte 6 boder, ialt vurderet til 400 rigsdaler. Endvidere en våning på Søndergade sat til 60 rigsdaler, 2 boder i Fugholm, 30 rigsdaler, 3 boder i Pugholm, 24 rigsdaler, 2 boder på Vestre side af Fugholm, 20 rigsdaler, og 6 boder i Kattesundet, vurderet til 50 rigsdaler, samt 7 "Gaardsavlinger" på Horsens bymarker, sat til 700 rigsdaler, 1 stykke jord i Skottenstoft, 45 rigsdaler, 1 lille toft ved Hestedamsporten, 24 slettedaler, og endelig 1 enkelt strandhauge beliggende ved Ø. Fugholms bro, sat til 6 slettedaler.

Af boets øvrige værdier kan nævnes: En sølvkande på 52 lod, vurderet til 39 rigsdaler, forskellige sølvknapper til ialt 38 lod, 5 sølvskeer, 1 lille sølvskål, 1 sølvbæger, 1 to lispunds kobberbryggekedel, 1 brændevinskedel med hat og piber, 2 mindre kobberkedler, 3 messingkedler, 3 messingfade, 3 messinglysestager, 1 messingbordkrans, 10 tinfade, 12 tintallerkner, 1 jernkakkellovn, 1 stenbord, 1 fyrretræsskab, 3 fyrretræsbænke, 1 rød beslagen kiste med jernbånd om, 1 firkantet rødt skrin, 1 grønt fransk sengested med himmel og et andet sengested samt en bilæggekakkellovn og 2 spejle. I gården stod en beslagen postvogn med tilbehør, 2 arbejdsvogne, 1 plov og 2 harver, og gårdens besætning var på 2 sorte 7 års hopper, 2 hvide 13 års hopper, 1 gammel sort hest, 1 sort føl, 3 køer, 5 små foderstude og 4 svin. Af indavlet korn fandtes 80 travrer byg, 12 travrer rug og 4 tdr. rugsæd.

Boets samlede værdi opgjordes til 2109 slettedaler, 3 mark 2 skilling, medens gælden, som bl.a. omfattede 135 rigsdaler til den afdødes begravelse samt 200 rigsdaler i tilgodehavende løn til avlskarlen Albert Jensen, androg 1174 slettedaler, 2 mark 8 skilling. Der blev herefter ca. 925 slettedaler til deling enken og sønnen imellem (Horsens skifteprotokol 1697-1708, folio 214 ff).

Det har ikke været muligt at konstatere, hvem der er forældre til Jens Rasmussen Tyrstrup og Maren Hansdatter Fædder. Sidstnævnte synes iøvrigt at være en søster til Bertel Hansen Fædder, der nævnes 1687 på Stensballegaard ved Horsens samt til Peter Hansen Fædder, der boede i Aarhus.

6. GENERATION

Ane 96 Søren Jacobsen Winther

er født 1566 i Aarhus, og han døde 1647 samme sted.

Han var gift med

Ane 97 Maren Jensdatter

hvis data ikke kendes.

Om Søren Jacobsen Winther fortæller præsten i Ørbæk, Rasmus Pedersen Winther, at han "blef En fornemme Kiøbmand i Aarhus, og opnaede en meget Höy Alderdom, Nemlig 81 Aar; levede i kierligt Ægteskab med Maren Jensdatter, og ved Hende saa Hand sig velsignet med syv Börn, som vare disse: Jacob Winther, Jens Winther, Hans Winther, Peder Winther, Morten Winther, Anne Winther og Giertrud Winther".

Ane 98 Rasmus Pedersen Thestrup

er født den 28. juni 1588 i Nedergaard, Testrup sogn, og han døde 1656 i Aarhus.

Han blev gift den 8. juli 1610 med

Ane 99 Maren Olufsdatter

der er født den 6. august 1592, antagelig i Aarhus.

Rasmus Pedersen Thestrup kom i skole i Lybæk, men da hans forældre og hans søskende alle døde af pesten, flyttede han hjem og derpå senere til Aarhus, hvor han den 11. juni 1610 svor sin borgered på rådstuen og blev medlem af købmandslauget.

Rasmus Pedersen Thestrup skrev med egen hånd en stambog på pergament. Det hedder heri bl.a.:

"Anno 1588 den 28. Iunij er ieg Rasmus Pederssøn fød vdj Thestrup vdj Nedergaard under krebbens teggen och indplantet vdj den christelige kierchis sambfund om søndagen, der nest effter sanct Hans den døberis dag indfalt, och døbt vdj Marslett kierche aff hederlige och høylerde mand mester Michell Nielsøn ibidem. Gud for sit hellige naffns schyld lade mig woxse och forfremmis till dit hellige naffns ærre for Iesu død og pines schyld.

Anno 1599 paa sanct Gregori dag haffuer minne kierre forældre satt mig thill danske schoelle hoes Matzs Iørgensøn Ring, degen her vdj Aarhus, och lerde at leesse, schriffue och regne hoes hannom vdj 2 aar, var i mit elffte aar.

Anno 1601, der ieg war vdj mit threttende aar, komb ieg vdj schoelle hoes Lauritzs Christensøn Duerigh her sammesteds och leerde at schriffue och regne hoes hannom paa it aars thidt.



Ane 98-99 Rasmus P. Thestrup og Maren Olufsdatter



Ane 48-49 Jens S. Winther og Mette Thestrups epitafium



Ane 98 Rasmus P. Thestrups epitafium



Ane 98 Rasmus P. Thestrups Stambog side 1

Anno 1602 war den storre pestelens her vdj Aars, samme aar 8 dagge for sanct Moer- tens dag forskicket minne kierre forældre mig thill Lybeck, huor ieg ochsaa lerne att schriffue och regne paa it halff aars tidt, och vdj medler thidt ieg war udj Lybeck till schoelle døde minne sallige forældre i Thestrup aff pestelentzs om paaschen anno 1603, der ieg waar vdj mit 15. aar, komb saa her hiem igien fra Lybeck 8 dagge for pentzedag vdj samme aar och waar saa vdj Thestrup nogit neer vdj thoe aar.

Anno 1605 om paaschen fløtte ieg her vd till Aarhus, der ieg war vdj mit 17. aar, och samme aar den 11. Iulij soer ieg min borger æd her paa raadhusit och gaff ieg Søffren Christenssøn, som da war kemmerer, mit borgerschab 6 rigsdaller.

Anno 1606 gaff ieg 1 tønne øll och 1 schælle i laugitt.

Anno 1607 laae ieg siug aff den kolde i 11 vghe och samme aar war ieg en aff tinghører- nne 1 Fierding aar, som da war først begyntt.

Anno 1608 thog ieg biugen op paa Raadhussit paa byens wegne eptter borgemesters an- ordning och befalling.

Anno 1609 gaff ieg minne kremmerpenge vd till Peder Christophersenn, som daa waar oldermand i laugit, nemlig 10 Mk. danske til laugit och 4 Sk. till dj armme.

Anno 1610 paa sanct Gregoriedag, som var den samme elffte aarsdag ieg komb vdj schoelle och vdj mit alders paa dett 22. aar, bleff ieg aff Guds faderlige forsiun och tilladelse haandloffuit medt ehrlige och och (sic) gudfryctige quinde Maren Ollufsdatern sallig Olluff Michelsøn Bødicher och Mette Christensdaatters daatter her sammesteds (som thilforne haff- de hafft Niels lensøn Karlbye, borger her sammesteds, paa 11 vggers thidt). Samme aar den 3. Maij, der kong Christian den 4. drog her igiemell byen att lade sin søn hertug Christian den 5. hylde vdj Wiborig, er mig paakommen en farlige vforuarendis vlyche formedelst en bøes ieg affschøed och vforuarendis kom ild vdj 2 fade krud, som gantze slemmelige forbrende mit heelle ansicht och begi minne hender, doeg Gud sche loff ieg inden en korte thidt kom well thill rette igien och bleff helbredit och aldiellis vden lyede.

Anno 1610 paa hellige threfoldigheds søndag stod mit throloffuelse medt Maren Olluffs- daatter och bleff der liust for os den første, anden och och thridie søndag efter trinitattes och bleff wij vdj herres naffn wielt tilsammen vdj dombkierchen søndagen den 8. Iulij samme aar (aff hederlige och høylerte mand mester Niels Christenssøn Spendtrup, sogneprest och canich till forskreffne kierche) vdj mit alders 22. aar och minn høstrues 18. aar, saa wj war da ligge 40 aar, epttersom hun er føedt anno 1592 8 dage eptter sanct Oluffs dag under løffuens theggen. Gud almectigste for sitt hellige naffns schyld forlenne os att leffue eptter dinne hellige bud och wilge. Amen.

War ieg kiøbsuend nesten 5½ aar och boede paa Brobierig 4½ aar och vdj Emeruad nesten it aar, och anno 1610 fløtt ieg neder paa Meilgaarde i Terpesgaard och boede der vdj 6½ aar, førind ieg kiøbte sielff gaard.

Anno 1611 og 1612 war ieg en aff wangherrerne her sammestedz. -- .

Anno 1615 war ieg byens dieller paa it aarstid. Samme aar den 7. Iulij loed ieg reyse dett fierde gaadehus i Thestrup, som star nordwest fraa garden. --

Anno 1616 haffuer ieg giffuidt thill Marslet kierche, huor minne forældre leger begraf- fuen, 2 ager legendis till min gaard vdj Hørrett wed Hestehøye paa Hørrett march, som aar- ligen schall schylde til Marslet kierche 8 Sk. danske, som min Haand der paa widerre findis indschreffuen vdj Marslet kierchebog. Samme aar loed ieg Fogsgaard paa Brobierig forbedre

och nesten allsammen ombygge paa nye, och samme aar loed ieg bøgge dj 4 nye boeder paa den søndre side paa kandstøbers æye bag closteret slett op af nye. Samme aar den 8. Iobris kiøbtte ieg den gaard, ieg iboer, som kaldes lens Kiøldsøns æyre, (af Wilhelm Worm) och komb der først vdj at boe om paasche anno 1617.

Anno 1617 den 1. Iulij da gaff jeg 1 tønne øll vdj kremmerlaugit for min hustru till igangsøll och 4 Sk. till dj armme, som Iørgen Strømmesøn da oldermand vdj laugit annamit.

Anno 1619 och 1620 war ieg winprøuer her vdj byen sielffierde vdj forskreffne 2 aar.

Anno 1619 war den stoere pestelentz her vdj byen, som var begynt om aaret tilforne och warede till anno 1620 paa dett 1. aar. Samme aar den 14. Iulij førde ieg threj aff minne børn, som war Per, Olluff och Ingeborig, till min modersøster i Giern, huor dj war et $\frac{1}{2}$ aar.

Och samme aar den 25. Augustij fløtt ieg till Thestrup med dit fierde barn, som var Niels med høstru och folech och var der vdj 12 vgger.

Anno 1620 thog ieg byeschøtterpengen op aff alle roedmester vdj 26 roeder. Item samme aar den søndag for sanct Olluffs dag bleff ieg kierchewerge vdj dise tuende sogner och siden vdj 2 aar.

Anno 1620 war der 2 aff mine sønner, som war Peder och Oluff, hos min suager vdj Fløustrup for pesten, som inda grasserede, var der vdj 7 vgger. Samme aar den 9. Noumbris bleff ieg satt thill roedmester for wagnen vdj denne roede och var siden roedmester vdj $6\frac{1}{2}$ aar. --

Anno 1622 war ieg en aff thaxsierborgerne, som thaxsieret och lagte alschatten vdj it aar. Samme aar bleff ieg tillagt at were oldermand vdj kremmerlauget och war siden med lens Stigssøn, raadmand, oldermand vdj 2 aar, och samme aar bleff ieg tillagt at werre corperall offuer den 8. part af byen, war siden vdj 12 aar. Samme aar den 16. Aprillis kiøbte ieg dj thuende gaardseye nest norden wed som ieg boer.

Item samme aar den 9. Augustj bleff ieg aff borgmester och raad tillforordnett at werre Christen Nielsøn Frissis werge, som bleff siden prest i Rarup, var ieg deri vdj 2 aar. Och samme aar den 15. Nouembris vdloffuit ieg till dette spansche componie it halff hundre specie daller, som ieg betalde om aaret her epter.

Anno 1623 paa sanct Peders dag i faste bleff ieg kemener och var siden till aarsdagen dernest eptter vdj en besuerlig tid. --

Anno 1624 den 13. Iobris kiøbtte ieg den eyendomb, som wender om till den norder gaade bag closterett, som da var 2 boeder, och bygtte saa den 3. aff nye der hoes, som alle threj bleff nederbrøtt med 2 boeder paa den anden side vdj fiendernes tidt och loed dennom siden paa dett nye alle femb igien opbygge anno 1630. --

Anno 1626 den 9. Februarij bleff ieg aff Søffren Frost paa lensmandens wegne och aff meninge borgmester och raad paa raadhusitt tillforordnidt att werre offuerformønder medt Peder Pedersøn borgmester och war siden vdj 12 aar och 3 vger. Samme aar den 21. Februarij kiøbtte ieg dj thuende gaardseye thuertt offuer fraa migh. Noch samme aar den 20. Maij bleff ieg aff borgemester og raaed tilforordnit att werre offuerrodmester for alle roederne her vdj byen, och war ieg siden i samme bestelling vdj $2\frac{1}{2}$ aar. Item anno 1626 den 31. Augustj bleff ieg paa raadhusitt aff borgemester och raad tilsatt och forordnit att werre Maren lustdatter (Hans Grønbech førige borgemesters effterleffuersche) hindis werge effter raastuewindis lydelse, och war ieg siden hindis werge, indtill hun finge Peder Biering i Wiborig, som siden bleff borgemester der sammesteds.

Anno 1627 den 20. 7bris er kongens rytter kommen her til byen och pløndrett mange gottfolches husse och haffuer holdett selsom hus her saa well som andensteds en tidtlang, men strax der effter en freddag, som var den 5. 8bris, ere keyserens folch hidkommen och haffuer byen saa uell som gantze Iudtland och Windsysell med andre fierre prouinser indtagen. Om søndagen dernest eppter er ieg tilthuongen aff øffuersten her Iohan Ernst von Scharffenberch byefogdens bestelling at forwaltte, och war ieg vdi samme bestelling paa 7 fjerding aars tid indtill freden igien bleff giort, och gjorde siden kongelig mayestets rentteschriffuer Ernst Ernstsøn, borgemester vdi Horsens, mit regenschab anno 1630. Samme keyserens krigsfolch war her siden indtill pentzedag anno 1629 nogett neer vdi 7 fjerdingaar och holt selsom hus her inde, saa dett suier till det varn i vugen leger men werden star. --

Anno 1630 den 11. Iulij kiøbte ieg den eyendomb paa Schoelllegaede, som kaldtes Pottmagers eyedomb. Anno 1630 mandagen, som infalt den 9. dag Augustj, fødte min høstru tueling, som var ij drengbørn, den første bleffød om morgenen klochen var 2 och den anden om aftenen klochen var 7, war 17 timmer imellem dennom. Anno 1630 mandagen, som indfaldt den 9. Augustj, der klochen var 2 om morgenen, er min søn Christen Rasmussen Thestrup fød, der soellen war vdi løffuen och mannen vdi steenbuchens tegen, och bleff christnett om onsdagen dernest eppter, som war den 11. Augustj, aff mester Paasche lensen Hoffuer och baren till kierchen aff hans høstru och neffnt eppter min høstru moders fader Christen Persøn i Schaffuengaard. Hans fadderre war: bispen mester Mortten Matzøn, mester Bundi Nielsøn, Anders Lydichsøn, Apellon Per Rasmusøns høstru och Anne Gregers Nielsøns høstru.

Anno 1630 var den storre plage och siugdomb her vdi byen saa uell som andensteds aff børnnepock, saa att mange hundrede børn aff samme hesige siugdomb bleffue døde, och laae 3 aff minne dj smerst børn siuge deraff, som var Christen, Wilhelm och Ingeborig, aff huilche forskreffne Christen døde den 17. Augustj och bleff begraffuen andandagen vdi mit leyerstedt vdi dombkierchen, mester Paasche lenssøn Hoffuer sognepresten prediche offuer hannom aff dit sidste wers Esaie 56 capitel. Hans alder 4 aar och 1 vgge. --

Anno 1631 den 2. Aprillis kiøbte ieg den kaelhaffue under klinten, som kaldis Rodschouffs haffue. Item samme aar den 17. April kiøbte ieg den eyedomb paa Canichegaade, som kaldis Roghalms øyedomb, som ieg tilforne haffde vdi pantte aff Wilhelm Worm, borgemester ibidem.

Samme aar (1632) den 2. Iobris loed ieg opbygge den nye boed paa Pottmagers æye nest op till her Christen Hendrichsøns boer i Løngaae saauell som gangen til kielden och offuer den boe dernest sønden wed.

Anno 1633 den 26. Nouembris kiøbte ieg welbyrdige fru Ollia Løches grund och eyedomb paa Graffuen, som da stod i pantte och laae da slett ødde i grund och brugtte ieg thrette och forhuerffuede domme derpaa anno 1634, och anno 1635 loed ieg bygge en liden gaard och thoe boeder derpaa.

Anno 1634 kiøbte ieg halffpartten aff ditt bygge paa Borttrup march och siden schiffte mig en part till deraff, saa ieg haffuer nu dj 2 partter deraff och nogit aff den 3. partt. Samme aar kiøbte ieg enn søsterloed i den halfuegaard i Malling. Anno 1634 den 16. Iobris kiøbte ieg den liden gaard paa Brobierig, som kaldis Seylingsgaard. --

Anno 1638 den 3. och 4. 7bris lod ieg det sønderste gaadehuus i Thestrup opreyse, som staar nest westen ved gaarden, och haffde aldrig werret hus tilforne paa den sted.

Anno 1639 den 11. og 12. Iulij loed ieg reyse det mellerste och westerste gaadehuus vdj Thestrup slett op aff nye, --

Anno 1644. Vdj dette nye aars begyndellse hørres mange bedrøffuelige och onde thinger formedelst Suenschens krigsarmada, som vformodendes var indfalden vdj Holsten ved Oldensløff noget for iull. Ieg maatte allene gjørre en saldat vd medt ald sin geweer och besolding. Fienderne er kommen til Schanderborg 10. Ianarij och her til byen den 16. Ieg finge en ritmester aff adell med 27 personer och 31 bæster, hand holt saa huus hoes mig, at ieg nepelig foruinder dett her i werdenn, thj vdj medlertid fienderne var landett megtig kom ieg till agtters baade paa min eyedomb, husleye, giæld och formue nesten for 4 tusind dallers werd.

Anno 1645. Nu matte ieg fattige mand paa det nye igien till at opbygge det, som dj vmilde mennischer for migh haffde nedruen och gantze forderffuit och den gaard paa Canichegaede slett aff nye lade forferdige saauellsom minne boeder bag closterett, paa Brobierrigh, Schoellegade, Graffuenn och paa kierchegaarden. Dj thuende eyedommer her nedenfor migh war gantze ruineret och forderffuit saauellsom alle minne eyendommer paa landsbyen i Hørret och i Thestrup megit ilde forderffuit och medfaren. --

Anno 1647 den 22. 7bris lod ieg denn øster ende aff det mellerste gadehuus i Thestrup opreysse aff nye. Samme aar den 28. 7bris finge ieg domb paa den halffue bundegaard vdj Bortruph, som ieg tilfornne haffde vdj pantte, och aarett der epter kiøbte ieg den fierde part dervdj saauellsom den 4. partt i den anden halffuepart derhøes och den 4. partt: den gaard i Marslet och den 4. part i Tusers byege der sammesteds, som ieg haffuer dj andre partter deraff tilfornne vdj pantte baade vdj gaarden och byggestedett. --

Anno 1649 den 21. Aprilles var det en grulige stor storm, som gjorde stor schade baade paa bøgningh og husse, mange tusinde threer vdj schoffuenne omøest. ieg finge schade paa merre end 3000 tagsteen, som afbleste, foruden paa winduer, plancher och anden husbygningh. Samme aar lod ieg aff nye opbygge 5 guolff huus i den norder ende aff det synderste gaadehuus vdj Thestrup gantze aff nye. Samme aar den 11. 8bris er iegh aff borgemester och raad samt 24 borgere anden gang vdualdt at werre offuerkiøbmand her vdj byen och var siden til snapsting, der eptter iegh dett igienn affsagde.

Anno 1650 den 13. Februarij war dett en gruelig stor storm och wind, meget større ind den i forgangen aar, huis ligge haffuer iche werett siden anno 1603 och var it grueligt schouffald och mange husse omblesste baade vdj kiøbstederne och paa landit saauellsom paa herregarde. Ieg finge schade paa hussse och tagsteen for merre ind 100 dallers. Samme aar den 12. Iunij var ieg vdj Kiøbenhaffn til herredage paa byens wegne anlangende brandschatt her aff Byen och var bortte vdj 7 vgger - 1 dagh, førind ieg komb til mitt huus igienn, kost well penge." --

Ane 100 Christian Luja

der var doktor med., virkede som kurfyrstelig stifts- og stadslæge i Merseburg, Tyskland.

Han var gift med

Ane 101 Euphrosyne Borstorph

som var datter af kurfyrstelig regeringsråd, lens- og rentekommissær Ambrosius Borstorph.

Ane 102 Laurids Jacobsen Hindsholm

er født ca. 1600 i Viby præstegård på halvøen Hindsholm, og han døde den 30. august 1663 i Odense og blev begravet i Sct. Knuds kirke.

Han blev gift første gang den 19. september 1630 i Rudkøbing med Abigael Christensdatter, der var enke efter den tidligere sognepræst i Rudkøbing Anders Rasmussen Bredal. Hun døde den 8. maj 1636, hvorefter Laurids Jacobsen Hindsholm giftede sig anden gang den 22. september 1639 i Odense med

Ane 103 Anne Jørgensdatter Mule

Hun er født ca. 1620 i Odense, og hun døde den 25. november 1677 samme sted.

Laurids Jacobsen Hindsholm blev i 1607 af sine forældre sat i skole i Kerteminde, hvor han derefter var elev i 11 år. Imidlertid døde hans forældre, da han var ca. 15 år, og efterlod ham en fattig arv på 60 slette daler. "Men efftersom Verden tillige med Forældrene hannem fradøde, som gemeenlig pleyer at skeep; da haffver den gode trofaste Gud i Himmelen, effter sit Faderlig Løffte, han alle fattige Faderløse Børn giort haffver, selff taget sig hannem an at forsørge, oc hannem i Verden underligen imod all Forhaabning oc Tancke fremført. Hafver dog, som et fattigt hielpeløs Barn, meget Ont i sin Freemvext ustanden. For Armodis skyld hafver hand maat tiene andre om Dagen, oc offte brugt Natten til sin egen Studering, at hand sit Liffs Ophold kunde fortiene; Hermed haffver den gode Gud hannem jo meere oc meere forfremmet, oc altjd skicket hannem paa gode Stæder oc iblant fornemme got Folck."

I 1618 forlod han Kerteminde og kom til Odense skole, hvor han læste, samtidig med at han var huslærer for borgmester Jørgen Mogensen Rosenvinges børn. I 1621 blev han student, og efter to års ophold ved Københavns universitet blev han af Danmarks riges Raad den lærde Holger Rosenkrantz til Rosenholm, kongelig befalingsmand på Odense slot, antaget som hovmester for dennes sønner, i hvilken egenskab han gjorde tjeneste i 7 år. "Dog vaar hand imidler Tjd med tre den gode Herris Velb. Sønner paa det Kongl. Adelige Academie til Sorø i 3 Aar. Den anden Tjd vaar hand hos hans Velb. selff i Fyen, Jydland oc Skaane, oc da aff den vjt berømte meget grund-lærde Mand hørde oc lærde megen salig oc herlig Undervjszning..."

I marts 1630 blev han kaldet til sognepræst i Rudkøbing, og et par måneder efter blev han endvidere beskikket til provst over Nørreherred på Langeland. I 1642 fik han befaling til at rejse til København for sammen med flere andre at prædike for kongen og råderne. Fire år efter blev han atter kaldt til København i samme ærinde, og den 15. februar 1647 blev han derpå stik mod al forventning kaldet til hofprædikant og fik befaling til i fasten at møde op i København for at aflægge sin ed og tiltræde embedet. Anden søndag i fasten tog han afsked med menigheden i Rudkøbing, og den 9. april aflagde han sin ed i kongens eget

gemak, hvorpå han palmesøndag holdt sin første prædiken i slotskirken for kongen og rigets råd. Efter prædikenen spiste han hos gehejmeråd og oberstatholder grev Christian Rantzau, som forærede ham en sølvskål med låg. I kraft af sin stilling som hofprædikant blev Laurids Jacobsen Hindsholm tillige sjælesørger for fru Vibeke Kruuse og de børn, som hun havde med kongen, og som efter dennes befaling ofte måtte overhøres i deres kristendomskundskab.

Laurids Jacobsen Hindsholms efterladte dagbog, som endnu opbevares, fortæller bl.a. følgende fra årene 1647 og 1648: 1647 den 12. maj prædikede han latin for kongen og rådet, den 11. juni spiste han ved kongens taffel, den 10. juli fik han foræret en sørgeklædning med tilbehør i anledning af kronprinsens død i Dresden, den 8. november holdt han ligprædiken på dansk ved kronprinsens begravelse, og den 29. december eksaminerede han sammen med to andre kongens søn Ulrich Christian Gyldenløve efter kongens ordre. 1648 den 25. februar prædikede han for kongen, "som da sad svag ved Bordet og taledede intet", den 27. februar prædikede han atter for kongen, som da lå i sengen, og samme eftermiddag var han hos majestæten, som rakte ham hånden og samtidig communicatede.

Den 27. februar kort efter midnat kaldte kongen atter Laurids Jacobsen Hindsholm til sig, og da han nærmede sig sengen, rakte kongen ham hånden, trykkede den og sagde: "Her ligger jeg, en Guds Fange". Hofprædikanten trøstede kongen med guds faderlige vilje og hensigt med de påsendte lidelser og formanede ham at holde sig strengt til Kristi fortjeneste, hvortil kongen svarede: "Ne dubites" (tvivler kun ikke herpå). Laurids Jacobsen svarede, at han ikke tvivlede, men alene foreholdt det, som kunne give trøst i den store skrøbelighed. Kongen sagde da: "Det har jeg altid gjort". Efter et kort tids forløb rakte kongen atter hånden frem og sagde: "Nu gælder det". Laurids Jacobsen forsikrede kongen om guds kraft i hans skrøbelighed og anmodede om at måtte falde på knæ og bede, hvilket kongen bifaldt, og de bad nu sammen. Efter bønnen sang man salmen "Alene til dig Herre Jesu Krist", medens kongen hørte på i dyb andagt og med opløftede hænder. Endnu engang anmodede Laurids Jacobsen kongen om at holde fast ved sin tro, hvilket denne bekræftede, og Laurids Jacobsen sagde derpå: "Salig er den, som strider den gode strid, beholder troen og en god samvittighed, ham er retfærdigheds krone henlagt". Kongen svarede: "Gud ske lov", og efter at adskillige salmer var blevet sunget betjentes majestæten med den hellige nadver.

Næste dag ved 17.30 tiden udåndede Christian d. 4. med sin hånd på Laurids Jacobsens arm, og den 18. november samme år holdt sidstnævnte ligprædikenen i Vor Frue kirke, hvori han bl.a. sagde: "Imod sine Venner var den salig Herre altid trofast og oprictig. Imod sine Fjender oc Uvenner saa mandig oc uforsagt, at Hierte oc Mod altid vaar u-offuervindelig. Imod sine Undersaatter var han mild oc from, oc huor Familie han sig undertiden gjorde med sine Tienere, tabte hand dog intet af den Kongelig Mayst., som Hans præsentz, Ord oc Fac-ter altid vaar fulde aff. Dersom nu nogen ville spørge, om der da hos denne Salig-Høylofflige Konge ingen mangel hafuer været at finde? Hannem skal suaris at hand hafuer it Menniske oc derfor fra den Menskelig Naturs gemeene Vilkaar oc Skrøbeligheder icke været fri oc undtaget. Men hand som andre hafft sine Feile oc ufuldkommenheder, som hannem i mange maater hafuer ofuerilet. Men dersom mand der imod vil ligne hans Guds frychtig, Retfærdighed, høye Forstand, tapper Mod, Faderlig Omsorg for sine Undersaatter og meget gode oc gaffnlige Forretninger, hand i sine Riger oc Lande hafuer efterladt, skal nochsom befindis at alle forstandige oc rætdømmende maa gifue hannem den ære oc berømmelse til evig Tiid, at hand hafuer været en Gudfrychtig, høyfornufftig, oprictig oc aldrig nochsom berømmelig Konge oc



Førstelig
Læffnetz oc Quds Speyl/
Vdi Guds Folekis frommesse oc fornemmesse
Kongis Davids

Exempel/
Der den Stormectigste / oc Høyborre
Førstis oc Herris/
Könning Christians den IV

Danmarckis / Norgis / Venders oc Go
thers Konning / Hertug udi Schlesholg / Holsten / Stor
marn oc Dytmersten: Grefue udi Oldenborg oc Delmenhorst / Han
Mayst. høysørgelig Ligbegengelse / med Kongelige Ceremonier oc
Sticke / udi mange høyborne Førstelige Personers / høyanseelige Be
sandters / oc den Velborne Adellands: Saa oc fornemme Geistli
gis oc Verdsligis meget Folckrige Forsamling / klagelig bleff
holden udi vor Frue Kircke i Kiøbenhaffn / den
18. Novemb. Anno 1648.

Nogenlunde fremvisti,

Aff

Laurids Jacobson /
Hoffprædicant.

Prentet udi Kiøbenhaffn

aff

Jørgen Lamprecht / oc findis hos Joctim Moliken tilliops /
Aar 1649.

Ane 102 Forside til Laurids J. Hindsholms ligprædiken
over kong Chr. IV.

Lands Fader".

Efter Christian d. 4. død fortsatte Laurids Jacobsen Hindsholm som hofpræst for Frederik den 3. I 1650 blev han ganske vist af Ribe stifts gejstlighed valgt til biskop, men kongen ville ikke give afkald på ham, og det stemte vist heller ikke med hans eget ønske at blive forflyttet til en udkant af riget. Da imidlertid den fynske gejstlighed i 1651 valgte ham til biskop i Odense, stadfæstede kongen valget, og han flyttede derpå til Odense, hvor han den 7. august samme år tiltrådte sit embede. I et par år var han nu travlt beskæftiget med at passe embedet, samtidig med at han arbejdede på sin doktorafhandling, og den 13. november 1653 ankom han til København, hvor han den 14. og 17. december forsvarede sin disputats i kongens nærværelse. Tre dage efter modtog han doktorgraden i teologi.

Under Svenskekrigen gennemgik Laurids Jacobsen Hindsholm store trængsler. Han havde ved krigens begyndelse skænket 400 lod sølv til rigets forsvar, men da Fyn blev besat af fjenden, satte han hele sin formue til og kunne ikke få de ham tilkomne lønninger udbetalt. Selv efter fredslutningen havde han store vanskeligheder med at skaffe sine nødlidende præster og sig selv de nødvendige indtægter.

I 1660 deltog han i rigsdagsforhandlingerne og arbejdede for enevoldsmagtens indførelse, og i 1661 ses han at have fået sæde i en kommission, der skulle gøre forslag til en forandring i kirkeforholdene og bringe dem i overensstemmelse med den nye regeringsform.

Både som hofpræst og senere som biskop var han søgt af den danske adel, der satte pris på at høre ham ved brudevielser og begravelser, en ære, der var forbundet med rige indtægter i form af naturalydelse og pengegaver. Ni af hans ligprædikener, der alle er mønstergyldige udtryk for tidens stil og tankemåde, foreligger trykte. Betydeligst er talen over Christian d. 4. Hans dagbogs optegnelser indeholder gode bidrag til samtidens historie, især til belysning af forholdene ved hoffet i Christian d. 4. sidste år. (Dansk Biografisk Lexikon)

Den 2. april 1663 fik han et anfald af stærk kolik, hvortil kom sting for brystet og nyresten, der tid efter anden tiltog så meget, at han den 16. august måtte gå i seng. Den 30. august sov han hen "med sine Fædre om morgenen, da det ringede sammen til Froeprædiken". Han blev begravet den 10. september i Sct. Knuds kirke, hvor magister Lauritz Weyle holdt en ligprædiken over ham, som i 1664 blev trykt og udgivet i København.

Ane 106 Johan Pouch

er født 1583 i Laer, Westphalen i Tyskland, og han døde den 15. juli 1659 af pest i Ribe. Han blev gift første gang 1612 med Anne Hansdatter Sperling. Hun er født 1589 som datter af guldsmed i Odense Hans Poulsen Sperling og hustru Anna (eller Johanne) Gregersdatter, og hun døde den 14. august 1618 i Ribe, hvorpå Johan Pouch giftede sig anden gang 1619 med

Ane 107 Margrethe Lydiksdatter

Hun er født 1593 i Ribe, og hun døde den 9. oktober 1646 samme sted.

Den 28. november 1612 ses befalingsmanden på Riberhus Albert Skeel, de to borgmestre

og samtlige rådmænd at have udstedt et brev, hvori de meddelte, at de året forinden havde bevilget og samtykket, at Johan Pouch, den ærlige og forstandige karl, som indtil da havde tjent på Odense løveapotek, måtte komme til Ribe, bosætte sig og holde apoteket ved magt. Da han nu i mellemtiden var ankommet til Ribe og var begyndt at drive apotek, tilsagde og lovede de ham, "at ingen af vores Borgere eller nogen anden efter denne Dag maatte sælge eller holde til købs i Ribe By, Sukker, Konfekt og alle andre slags Sukker, Kanel, Ingefær, Nelliker, Kardemomme, Muskat, Muskatblomme, Safran, Figen, Rosiner, Svesker, Ris, Spidskommen, Mandler, Anis, Peber, Vitriol, Galæbler, Bomolie, Linolie, Borax, Salpeter, Capers, Oliven, Lemoner, Agurker, Terpentin og alle slags Olie med alt andet, hvad som bør holdes til Købs paa et frit Apotek nemlig alle slags Syltetøj og destillerede Drikke". Fra denne eneret toges dog det forbehold, at det ikke skulle være nogen forment at foretage indkøb udenlands til eget forbrug.

Johan Pouch havde endvidere anmodet om at måtte blive fritaget for kongens og byens skat, på hvilket punkt rådet henviste ham til kongens bevilling. Den 15. februar 1614 stadfæstede Christian d. 4. magistratens brev uden dog at tilføje noget om skattefrihed og med det forbehold "at forandre og forordne, eftersom Vi bliver tilsinds, og tilfaldende Lejlighed saavel som ogsaa Vore Undersaatters Gavn og bedste kan fordre og udkræve".

Mange år efter klagede Johan Pouch over, at andre gik ham i bedene i hans næring, hvorfor kongen den 24. november 1643 stadfæstede hans privilegium og påbød lensmanden på Riberhus at holde opsigt med, at ingen gjorde Johan Pouch indpas i hans næring.

Da Johan Pouch fik sin apotekerbevilling, boede han i Sct. Hansfjerding og opføres i en skatteliste fra 1612 som nummer 5 fra neden, hvorfor han må have boet i Sønderportsgade. I 1615 købte han et hus på Mellemdammen ved siden af kongens mølle, en del af det nuværende hus nr. 16, og her boede han vistnok indtil sin død. Han blev efterhånden en velhavende mand, og i 1638 ses han at være blevet udnævnt til rådmand.

I sin bekendte selvbiografi fortæller etatsråd Johan Monrad, der fra 1643 til 1650 som dreng boede i Ribe, om de mange dejlige spadsereturer til den gamle apoteker Pouch, hvor han ofte var og blev trakteret og legede med dennes søn. Han mindes den store å, som skyllede op mod Pouchs baggård, og på hvilken de roede til Simlund langs med de mange haver.

Efter Johan Pouchs død blev der i domkirkens brede gang opsat et epitafium, der bærer følgende indskrift:

"Johannis Povchii, Senatoris & Pharmacopolæ
Ad Effigiem Crucifixi Christi;
Crux Tua
Spes Mea
Christi Redemptor.

Erlig, Velagt og Velforfaren Mand Johan Pouch fød til Laer i Westphalen, Fordum Apoteker udi Ribe 48 Aar, Raadmand 21 Aar, døde 15. Julii 1659, hans Alders 76. Aar. Og hviler hos begge sine Hustruer Anne Hansdatter, ved hvilcken hand aflede tre Sønner, en Daatter udi sex Aar. Hun døde 14. August 1618 hendis Alders 29. Aar. Og Margrethe Lydichsdaatter, ved hvilcken hand udi 27 Aars Egteskab aflede tre Sønner og Døttre. Hun døde 9. Oktober 1646, i hendes Alders 53. Aar. Vente tilsammen en glædelig Opstandelse."

Ane 116 Christen Christensen Leth

der boede i Løgballegaard, Østbirk sogn, er født omkring 1639, hvor vides ikke, og han døde 1742 i Østbirk og blev begravet den 11. august, 103 år gammel.

Ane 118 Jørgen Jensen Holm

er antagelig født omkring 1620, og han levede endnu 1699.

Han var gift med

Ane 119 Margrethe Clausdatter Lyderich

der døde ca. 1674.

Jørgen Jensen Holm ses i matriklen 1688 opført som fæster af gården Holm (Tingstedholm) i Østbirk sogn. Gården, som var ret stor, stod til nyt hartkorn 12 td. 2 skpr. og ejedes af herregården Urup. Derudover ejede Jørgen Jensen Holm en del gårdsavlinger på Horsens bymark samt noget jord på Gedved og Elling marker. Jorden sidstnævnte sted beløb sig til ialt gammel hartkorn 1 td. 4 skpr., og det oplyses, at Jørgen Jensen Holm havde købt denne jord af herredsfoged Hans Jonassen, Christoffer Eskesen, Henrik Heide og Hans Kock.

I 1699 fortælles det, at Jørgen Jensen Holm da allerede i nogle år havde boet på herregården Urup, hvor da også datteren Elisabeth og hendes mand Rasmus Christensen Leth boede. Urup ejedes da af baron Vilhelm Gyldenchrone til Vilhelmsborg, og det er ret sandsynligt, at Jørgen Jensen Holm har været forpagter af herregården.

Jørgen Jensen Holm, der synes at have været ret velstående, ses flere gange at have optrådt på Voer herredsting. Således nævnes han den 23. juni 1673 her i en proces mod Anders Hølgersen på Hanstedgaard, og det fremgår heraf, at Jørgen Jensen Holm havde børnene Claus Jørgensen (Lyderich) på Skierrildgaard, Jens Jørgensen i Bolund, Else Jørgensdatter, gift med herredsfogeden Niels Lauridsen Ammidsbøl, og Elisabeth Jørgensdatter, som var den yngste, og som senere blev gift med Rasmus Christensen Leth (Ane 58 og 59).

Datteren Else Jørgensdatters mand Niels Lauridsen Ammidsbøl voldte Jørgen Jensen Holm en del problemer. Den 1. september 1669 fremstod således pigen Wusse Madsdatter på Jerlev herredsting og bekendtgjorde, at medens hun havde tjent hos Niels Lauridsen Ammidsbøl, havde denne taget hende med magt, "saa hun maatte bedrive Skam med ham". Da hun var blevet frugtsommelig, sendte han hende ud til sin hustrus broder Jens Jørgensen i Bolund. Der skulle hun gøre barsel og siden udlægge til barnefader hvem, som hun kunne finde på, blot ikke Niels Lauridsen Ammidsbøl. Som særlig grund til, at sidstnævnte ønskede sig fritaget for paterniteten, oplyste Wusse Madsdatter, at hun og Niels Lauridsen Ammidsbøl "var i noget nær Slægt paa deres Fædres Side". Sagen så ikke så godt ud for Niels Lauridsen Ammidsbøl, og hans svigerfader Jørgen Jensen Holm og andre gik nu igang med at forsøge at hjælpe ham. Således rejste Jørgen Jensen Holm ned til en borger i Kolding, Staffen Christensen, og bad ham påvirke amtsskriver Rudolf Faust, således at denne ikke ville være imod de vidner, som Niels Lauridsen Ammidsbøl agtede at føre på, at han og Wusse Mads-

datter ikke var så nær beslægtet, som rygten sagde. Staffen Christensen fortæller, at Jørgen Jensen første gang bød ham 50 daler og hans kone 2 rosenobler, "ja senere ville han give flere Penge". Jørgen Jensen Holm skulle have sagt: "Jeg kan ikke nægte, at Galskab er jo sket", og han beklagede derpå, at han havde giftet sin datter med Niels Lauridsen Ammidsbøl. Staffen Christensen havde imidlertid sagt nej til bestikkelsen, og efter disse begivenheder mødte Niels Lauridsen Ammidsbøl op på Jerlev herredsting den 30. september 1669, hvor han imidlertid blev arresteret og ført som fange til fængslet på Koldinghus. Imidlertid havde imidlertid Wusse Madsdatter den 18. september på Nim birketing tilstået, at det var Søren Rasmussen i Bolund, som var den rette barnefader. Hun undskyldte sig imidlertid med, at hun var blevet tvunget til at udlægge en falsk barnefader. Ridefogeden fra Koldinghus og flere andre med ham havde nemlig ført hende fra Bolund til Koldinghus, hvor hun var kommet i et mørkt rum, og her havde de med hårde ord og tillokkelser tvunget hende til at udlægge Niels Lauridsen Ammidsbøl som barnefader.

Trods tilståelsen blev Niels Lauridsen Ammidsbøl først sat på fri fod igen den 3. marts 1670. Til gengæld fik han den oprejsning, at herredsfogeden i Jerlev Thomas Pedersen blev afsat, og Niels Lauridsen Ammidsbøl selv udnævntes til herredsfoged.

Fem år efter ramte den næste ulykke Niels Lauridsen Ammidsbøl. Den 11. april 1675 var han i sin egenskab af herredsfoged rejst til Viborg landsting, og da han en uge efter kom tilbage, fandt han sin gård tom og udplyndret. Hans kone og børn var borte og med dem næsten alle hans værdigenstande, heriblandt et skrin, søm alene med indhold vurderedes til 1466 rigsdaler. En efterlysning på hjemtinget og alle omliggende ting hjalp intet, og der begyndte nu en eftersøgning, som varede ligetil ved juletid samme år, da man fandt konen og børnene hos værten Johan Tidemann i "Den gyldne Engel" på Heisterberg i byen Slesvig, hvor man også fandt rytterkarlen Søren Lauridsen, en søn af herredsfogdens gamle fjende Laurids Pedersen i Ammidsbøl. Rytterkarlen blev fængslet på Gottorp og senere udleveret til Koldinghus arrest, medens konen og børnene blev bragt til Jørgen Jensen Holm. I tingbogen finder man indført en mærkelig skriftlig forklaring fra Else Jørgensdatter, hvori hun bl.a. fortæller, at natten mellem den 13. og 14. april var hendes tjenestepige stukket af efter at have stjålet en kåbe, et spærlagen og nogle af hendes klæder. Medens hun sad i sin stue og sørgede over dette, kom Laurids Pedersens hustru Dorrete Jørgensdatter og hendes søn Niels Lauridsen og spurgte hende, hvad der var galt. Hun fortalte dem det og sagde, at hun nu ville rejse til sin fader Jørgen Jensen Holm og bede ham om råd. Da svarede Dorrete Jørgensdatter: "Mine Sønner skal føre eder Hjem til eders Fader. Hvor er eders Mands Skrin med Penge Guld og Midler? Det skal I have med eder". Else Jørgensdatter svarede, at hun ikke vidste, hvor hendes mand gemte sine værdigenstande, og at hun heller ikke var interesseret heri. Niels Lauridsen gik imidlertid igang med at lede og fandt snart værdigenstandene frem. Samme aften mødte to andre af Dorrete Jørgensdatters sønner, nemlig Søren Lauridsen og Lild Christen Lauridsen op og sagde, at de nu ville bringe Else Jørgensdatter hjem til hendes far. De tog to heste fra hendes mands stald og spændte dem for hans vogn, læssede skrinet, kone og børn på vognen og kørte ud af gården. Efterhånden blev det Else Jørgensdatter klart, at de ikke var på vej til hendes far, og Søren Lauridsen fortalte hende da også, at de efter aftale med hendes far agtede at føre hende syd for Kolding og der afvente nærmere besked fra faderen. Turen gik nu til Hejsager og herfra videre til Nordborg på Als for sluttelig at ende i Flensborg, hvor Else Jørgensdatter og hendes børn

blev indlogeret i et gæstgiveri. Undervejs derned havde Søren Lauridsen og hans broder taget de fleste af de værdigenstande, der var på vognen og skudt den ene hest, medens den anden var blevet foræret bort. "Jeg var saa i Slesvig indtil Gud sendte min fattige Mand og hans Broder did, hvor de fandt mig og mine Børn i Mathias Carlsens Huus. De fandt Søren i et Huus der strax hos. Min Mands Broder løste mig af logementet med 9 Daler og flyede mig Heste og Vogn til Kolding og underholdt mig og mine Børn paa Rejsen, at jeg igen kunde komme i min frelse, som de bedrageriske Mennesker Dorette Jørgensdatter og hendes Sønner har bortført mig af. Ellers haver fornævnte Dorette Jørgensdatter og hendes Datter og Sønner altid i nogle Aar høyligen arbejdet paa at sætte Splid mellem mig og min Mand, og de søgte Lejlighed naar min Mand ikke var til stede, til at belukke og bedrage mig Korn og andet, der var i Huuset, fra med videre dettes Bedrageri, endog jeg ikke noksom kan fuld- takke min Mand for god ærlig Omgængelse i alle Maader, saa jeg fattige Kvinde klager min Nød for Gud og kristen Øvrighed, at de slig min Nød vil gaa til Hjærte og slige Bedragere og Røvere, Dorette Jørgensdatter og hendes fornævnte Sønner og Anhang at straffe, som mig fattige Kvinde med umyndige Børn forført haver."

Herredsfogden Niels Lauridsen Ammidsbøl, der tit og ofte havde været genstand for nabofamiliens forfølgelse, forfulgte sin sag med megen strenghed, hvad der jo også var grund til, men Dorette Jørgensdatter tog al sladder og ondskab i brug for at plumre vandene. Herredsfogeden blev afmalet som et forfærdeligt menneske, som konen nok havde haft grund til at flygte fra, og til sidst så herredsfogeden sig nødsaget til at skaffe sig et personligt skudsmål af 40 mænd fra herredet, der vidnede under ed, at ingen med god samvittighed kunne sige andet om Niels Lauridsen Ammidsbøl, end at han var en god og ærlig mand, og at han altid havde skikket og forholdt sig imod herredets mænd, som rigtigt var, samt at han havde været de fattige til stor hjælp med lån til deres skatter og udgifter.

Fangen på Koldinghus, Søren Lauridsen påstod ihærdigt, at han anklagedes uretfærdigt, men på Viborg landsting dømtes han fra sit liv efter først at være underkastet pinligt forhør. Imidlertid var han imellemtiden flygtet fra fængslet, og han dukkede ikke op mere.

Hvad der herefter blev af Else Jørgensdatter, vides ikke, men sandsynligvis er hun og børnene flyttet hjem til faderen Jørgen Jensen Holm. Et par år efter blev Niels Lauridsen Ammidsbøl ramt af den tredje store ulykke, idet han og datteren Sidsel den 26. april 1678 på vej til Ødsted kirke blev overfaldet af to formummede ryttere og dræbt på stedet. (Vejle Amts Årbøger 1916 side 212-231)

Da det åbenbart har været svært for Jørgen Jensen Holms datter Elisabeth Jørgensdatter at få udbetalt sin mødredearv, stævnedes hendes mand Rasmus Christensen Leth sin svigerfader for Voer- Nim herreders ting, hvor der den 16. februar 1699 skete følgende: Rasmus Christensen Leth, der da var byfoged i Horsens, comparerede for retten, og herefter fremstod to mænd, som fortalte, at de for 8 dage siden havde været på herregården Urup, hvor de havde varselgivet og stævnet Rasmus Christensen Leths kones fader Jørgen Jensen Holm angående førstnævntes mødredearv. Derefter fremlagde Rasmus Christensen Leth en beskikkelse i retten, der begyndte således: "Høyærede goede Fader Jørgen Jensen" og fortsatte med en beklagelse over, at Rasmus Christensen Leth trods gentagne anmodninger herom endnu ikke havde fået sin hustrus fulde mødredearv udbetalt. Hans skrivelse indeholdt også en forespørgsel med hensyn til hustruens mødredearvs størrelse og et spørgsmål om, hvor meget Jørgen Jensen Holm ville forunde datteren. Endvidere indeholdt den et udsagn om,

at Jørgen Jensen Holm ikke havde holdt sit løfte, men at han desuagtet havde forfordelt sine andre børn med hensyn til deres mødrene arveparter. Det pointeredes dog, at Jørgen Jensen Holm for nogle år siden havde givet sin datter Elisabeth tre gårdsavlinger på Horsens bymark, som skulle gælde for hendes fulde fædrearv. En skrivelse fra Jørgen Jensen Holm indeholdt en beklagelse over, at siden Rasmus Christensen Leth var kommet til Urup for at bo hos ham, "om ieg icke jou tit og ofte for eder har udlagt og betalt adskillige Udgifter, saasom Contributiones (skatter), Landgilde, Folkeløn og andet mere etc., og derpaa igen af eder bekommet i Efterbetaling, Heste, Stude og Kiør som alt menis imod hinanden ved gjorte Afregninger at være kommen til Endskab og Rigtighed". En anden skrivelse fra Jørgen Jensen Holm oplyser, at Rasmus Christensen Leth i året 1690 af ham havde fået 5 stude pr. par vurderet til 14 rigsdaler 4 mark, og forgangen år havde han fået 2 heste og 4 rigsdaler i kontanter. Hvad resten angik, så skulle Rasmus Christensen Leth nok få, hvad der endnu manglede. Således skulle han få prioritet i Jørgen Jensens endnu ejende 6 gårders avling på Horsens mark, som han havde købt af den tidligere latinske skolemester sal. Knud Ollesen, såvel som også i hans ejendomsjord på Elling og Gedved marker, indtil Rasmus Christensen Leth "for samme hans Hustrus mødrene Arvegods og Rente skadesløst og betalt vorder, dog dermed at agte, at samme mødrene arve Hovedsum ej overgaar dend Summa, som Else Jørgensdatter i Ammidsbøl til Medgift har faaet". Endvidere meddelte Jørgen Jensen Holm i brevet, at han for længe siden havde givet datteren Elisabeth tre gårdsavlinger på Horsens mark "og det allene for hendis lange og trou .tjenste imod hannem paa en sexten aarstiid efter hendis sal. Moders Død, mens endog for den store besværing, som hun og hendes Mand har haft med hannem siden hun blev gift og kom til Urup, og det ey allene med hans egen Gaardsavling og hans Tæring, mens endog med hans Hofueri og andet som de paa egen Bekostning for ham har ladet giøre og forrettet, da hans andre Børn intet kom til hannem."

Hverken Jørgen Jensen Holm eller hans hustru Margrethe Clausdatter Lyderichs herkomst kendes. Jørgen Jensen Holm synes imidlertid at have været en broder til Rasmus Jensen, der i matriklen 1688 nævnes som fæster af Holm (Tingstedholm) mølle, men hvem der var far til de to, vides ikke. Den omstændighed, at Jørgen Jensen Holm købte jord i Elling af Christoffer Eskesen, samt at han lod en søn døbe ved navnet Jens Jørgensen, kunne tyde på, at han var broder til Eske Jensen i Elling, som var søn af Jens Jørgensen i Elling, hvis farmor var datter af selvejergårdmand Simon Thomsen og dennes hustru Kirsten Eskesdatter, en datter af selvejer på Elling mark Eske Assersen, som nævnes 1450. En anden hypotetisk mulighed er, at Jørgen Jensen Holm er identisk med den i 1656 nævnte Jørgen Jensen af Overby. I så fald var han sandsynligvis halvbroder til herredsskriver i Voer herred Hans Jørgensen Bang, der boede i Katstrup Overby sammen med sin mor Else Pedersdatter. Endeligt bevis for nogen af de her nævnte muligheder findes imidlertid ikke.



Ane 106 Johan Pouchs epitafium



196-97 Peder Nielsen og
Ingeborg Pedersdatter Fogh's
epitafium

7. GENERATION

Ane 192 Jacob Vinther

der boede i Kjellerup, nævnes i året 1566.

Ane 196 Peder Nielsen Thestrup

der var ejer af Nedergaard i Testrup, døde den 9. maj 1603 af pest.

Han blev gift sommeren 1587 i Testrup med

Ane 197 Ingeborg Pedersdatter Fogh

der døde den 16. april 1603 af pest.

Om sine forældre skriver sønnen Rasmus Pedersen Thestrup i sin stambog:

" -- war min sallig moder Ingeborig Pedersdaatter, som haffde min sallig fader Peder Nielsøn, och stoed dieris brullup vdj Thestrup anno 1587 om medtsommeren, dj leffde tilsammen paa dett 16. aar och aufflede thilsammen 6 børn som var 4 sønner och 2 døttre, huilche alle medt dennom hendøde vdj en forgifftige pestelens 1603 mig alenne vndtagen, som da var vdenlands, och leffuer saa lenge Gud vill.

Anno 1603. Min sallig fader døde den 9. Maij, min sallig moder døde den 16. Aprill, disligeste minne sallig søschind:

sallig Niels Pedersøn Fog døde den 13. Maij,
sallig Niels Pedersøn Krekier den 24. Martj,
sallig Clemmend Pedersøn døde den 16. Aprill,
sallig Maren Pedersdaatter den 12. Aprill,
sallig Anne Pedersdaatter den 29. Aprill,

huilche alle leger begraffuen paa Marslett kierchegaard rett lige vden for wabensdørren hoes min sallig modersøster, som ieg haffuer ladit legge lightreer paa alle dieris graffue, och døde der thilhaabe aff den enne gaard aff samme forgifftig pestelens henwed 17 menischer. "

Rasmus Pedersen Thestrup lod i Maarslet kirke opsætte et epitafium over sine forældre. Epitafiet er af egetræ, malet og forgyldt. Dets væsentligste parti er midtfeltet - 137 cm højt og 90 cm bredt - hvorpå er malet et ret ubehjælpsomt opstandelsesbillede, hvorunder er en indskrift med gyldne bogstaver på sort bund:

"HER ER BEGRAVEN ERLIG OC WELACT MAND. PEDER NIELSE
SOM BODE OC DØDE VDI THESTRVP. FORDVM SANDMAND.
HER VDI HERREDET MED SIN KIERS HVSTRV. INGEBORIG PEDERS
DATER FOGS. SOM LEFDE TILSAMMEN PAA DET 16. AAR OC AVF
LEDE 6. BØRN 4. SØNER OC 2 DØTER, DI 3. SØNNER. 2 DØTER BORT
SOVE MED FORNE^{TE} DIERIS KIERS FADER OC MODER. 1603. OC HVI

LER HER TILSAMEN/ GVD.GIF.DENOM EN GLEDELIG OPSTANDELSE
OCH HAWER DIRRES EFTERLADTE SØN. WELAGT MAND
RASMVS. PEDERSEN. TESTRVP. BORGER VDI ARHVS. GVD TIL
ERE. KIERCHEN TIL BEPVDELSE OCH SIN KIERE. S. FARELDER TIL
ADMINDELSE LADET DEN EPHITAPIVM BEKOSTE OG APSETE Ao 1641."

Ane 198 Oluf Michelsen Bødker

der boede i Aarhus, var gift med

Ane 199 Mette Christensdatter

Hun er født ca. 1550 i "Schauffuengaard" ved Viborg, og hun døde den 29. januar 1632 i Aarhus. Ved sin død nævnes hun som værende ejer af en halvgård i Aarhus by.

Ane 204 Jacob Jacobsen

der døde ca. 1615, var gift med

Ane 205 Anna Pedersdatter

om hvem intet vides.

Jacob Jacobsen tog i 1589 studentereksamen og blev i 1601 kapellan for faderen, der da var sognepræst i Viby sogn på Fyn. Ved faderens død ca. 1600 overtog han selv embedet, og han virkede nu her indtil sin død.

I biskop Jacob Madsens visitatsbog fortælles, at den 15. marts 1591 fik biskoppen, skønt det var et voldsomt snevejr, besøg af sognepræsten i Viby og dennes søn Jacob samt fru Beate (hr. Jørgen Lykkes til Huirringgaard) og hr. Jacob Wiffert til Brolykkes fuldmægtige og fire bønder af Viby sognemenighed. De to fuldmægtige talte på deres husbonds og de fire bønder på sognemenighedens vegne, og alle meddelte de biskoppen, at hvis sognepræstens søn Jacob Jacobsen måtte blive ordineret som kapellan og fandtes god nok dertil, da "skulle de icke forskiude hannem effter hans Faders Død, men vilde kalde hannem til deris Sognepræst".

Ane 206 Jørgen Hansen Mule

er født ca. 1569 i Odense, og han døde den 6. juli 1634 samme sted.

Han var gift med

Ane 207 Barbara Mogensdatter Rosenvinge

Hun er født 1578 i Odense, dåben fandt sted den 21. september samme år, og hun døde først på året 1634 samme sted.

Jørgen Hansen Mule gjorde i sine unge år tjeneste i kongen af Frankrigs garde. Senere vendte han tilbage til Odense, hvor han blev købmand og i 1605 første gang nævnes som rådmænd. I 1621 kaldes han "ærlig og velagt", i 1625 takseredes han blandt den fynske adel til 20 tdr. hartkorn, og i 1629 påberåbte han sig sit adelskab, idet han det år havde indbudt flere folk til sin datters bryllup, end forordningen tillod. Året forinden havde han fået bevilling til at lade udskibe af riget 20 læster hvede mod, at han overfor kommissærerne på Lolland og Falster forpligtede sig til at indføre humle, salt, jern og stål til Lolland, og samtidig ses han til sønnen Hans at have overgivet et stadfæstelsesbrev på livstid på kronens part af korntienden i Hjadstrup sogn, hvilket stadfæstelsesbrev han selv havde modtaget ifølge kancelliets brevbøger 1608. I skattemandtallene ses han opført i 9. rode. I 1626 blev han således ansat til 5½ mark redsel, som var 3. højeste beløb i Odense, og i januar 1633 ansattes han til 3 mark, da 4. højeste beløb. Han nævnes sidste gang i rådet den 9. april 1634.

I 1635 blev der afholdt skifte efter ham, og det fremgår heraf, at han bl.a. ejede en gård i Helsingør samt 17 boder, 6 våninger og 2 gårde i Odense foruden den gård, som han selv beboede, og 3 andre bøndergårde, som var pantsat af Frederik Markdanner. Ejendommenes samlede værdi blev på skiftet opgjort til 10360 rigsdaler.

Ane 214 Lydik Andersen

der omtales ret hyppigt i sin morbroder magister Peder Kristensens almanak optegnelser, døde 1616 i Kiel.

Han nævnes første gang 1591 som guldsmed i Ribe og blev i 1607 udnævnt til rådmænd. I 1609 ses han af byens kasse at have fået 68 dalør 3 mark 7 skilling som erstatning for den skade, han havde lidt ved en ildebrand, som var opstået efter et lynnedslag. To år efter underskrev han sammen med byens borgmestre og øvrige rådmænd en tilladelse til Johan Pouch om at måtte bosætte sig i Ribe og her drive apotek. Otte år senere blev hans datter Margrethe iøvrigt gift med denne Johan Pouch.

8. GENERATION

Ane 392 Niels Rasmussen Krekjær

var ifølge sønnesønnen Rasmus Pedersen Thestrups stambog gift med

Ane 393 Bould Nielsdatter

om hvem sønnesønnen fortæller, at hun var "født vdi Rud aff det Saxsild slecht..."

Ane 394 Peder Nielsen Fogh

er født 1531 i Borum sogn, og han døde den 7. april 1614 i Farre, Sporup sogn.

Han var gift med

Ane 395 Maren Nielsdatter Leth

Hun er født 1539 i Søndergaard, senere kaldet Lyngbygaard, og hun døde den 30. juni 1612 i Farre.

Peder Nielsen Fogh var først selvejergårdmand i Voldby og flyttede senere til Farre.

Ane 408 Jacob Jenszøn

er født ca. 1519, og han døde omkring 1600.

Ca. 1568 blev han kaldet til sognepræst for menigheden i Viby sogn på Fyn, hvor han virkede indtil sin død. I sin visitatsbog fortæller biskop Jacob Madsen, at han den 17. marts 1589 kl. 13.00 visiterede i sognet. "Her. Jacob Jenszøn, 70 aarig, har mistet det ene Øje; god Stemme og klarede sig nogenlunde. Gammel Hustru. En Søn, studerer, rejste til København i Paasken 1589; en anden (er) Degn i Røning. 2 Pige Børn. Hans Gord ilde byget."

Hvem Jacob Jenszøn var søn af, vides ikke.

Ane 412 Hans Mule

er født ca. 1525, og han døde den 25. september 1602.

Han blev gift før 1556 med

Hun er født ca. 1530, og hun døde den 20. marts 1613.

"Naar Hans Mule i historiske skrifter altid omtales som borgmester i Odense, er det en misforstaaelse, der kun grunder sig paa, at Tyge Brahes datter Magdalene har stilet et brev fra Benatki i Bøhmen 1599 til "Ærlig velbyrdig fru Mette Kotte, Hans Mulis, borgmester i Othense," en fejltagelse, som er let forklarlig fra den i udlandet levende jomfrus side. Han har aldrig været borgmester og kaldes det ikke hverken paa gravstenen eller noget sted i de bevarede actstykker. Efter hvad der siden skal fortælles, vil man kunne sige sig selv, at ingen vilde sætte en mand med hans naturel ind i magistraten. Han levede som handelsmand og borger, ejede i alt fald i sine yngre aar selv skibe og blev, maaske mest ved sin omfattende øxenhandel, en af Odenses rigeste mænd; utvivlsomt af hensyn til denne handel med staldøxne erhvervede han 1571 forleningsbrev paa Sanderumgaard, hvor han drev sit kvæg paa græs, og fik 1581 kongens skjøde paa en jordeggen bondegaard i Nislev by, Otterup sogn, nu en af fyens mest indbringende herregaarde Nislevgaard, og 1584 paa en lignende gaard i Hjorslev i samme sogn.

Paa sine gamle dage, da han saa godt som ingen borgerlig handel brugte, men desuagtet besværedes med borgerlig og bys tyngde ligesom de, der brugte den største handel i byen, blev han i betragtning af sin alder og skrøbelighed fritagen for saadan tyngde med ret til frit at drage ud af byen og bo i rolighed paa sin gaard i Nislev og der nyde de samme privilegier som andre af adelen. Dette var i 1591; men om han i større udstrækning har nydt sin landlige ro er tvivlsomt; i et tingsvidne af Odense byting 16. juni 1600 angaaende et forlig, han sluttede med en mand i Lumby, mod hvem han for en fordring havde begyndt søgsmaal saavel til bytinget som til landstinget, omtales han som "ærlig og velbyrdig Hans Mule her ibidem", hvoraf tør sluttes, at han havde sit domicil i byen. I den halve snes aar, han levede efter at have erhvervet det ovennævnte kongelige fribrev, hører man imidlertid ikke meget til ham, ikke heller til nye conflicter med lovene som dem, der kjendetegner hans færd i manddoms aarene; dels kan dette skyldes tilfældigheder, dels kan alder og svaghed omsider have mildnet det barske sindelag hos denne mand, der i sin person forenede sin slægts uelskværdige egenskaber, der gjorde Mulerne saa ilde lidte: myndige og haarde, det var den almindelige dom om dem, og vilde man tale om et ret vanskeligt medlem af slægten, hed det: Mule, Mule ind til benene. Og aldrig var der saa egensindige folk til som de Muler og de Mogenssønner (Rosenvinger). Da de tilmed vare haandfaste folk, ja mange af dem bekjendte for deres extraordinaire styrke, er det ikke saa underligt, at man var lidt angst for at faa noget udestaaende med dem, og en af dem, man havde mest grund til at vige til side for, var Hans Mule, hvis voldsomme karakter gav sig udslag saavel i drab og overfald paa medborgere som i grove injurier mod øvrigheden.

Det var d. 5. maj 1561, at han, som det hedder, kom for skade at ihjelslaa en borger ved navn Mogens Hansen, og da han desaarsag forfulgtes ved bytinget, skjønt hans forfædre havde faaet adelsfrihed, lagde kongen, der gjentagne gange havde holdt sin haand over ham, sig paa anmodning af hans slægt og venner imellem og befalede sagen henvist til konge og rigsraad; men forinden stillede Hans Mule den dræbtes slægt og venner tilfreds og bøden for manddrab eftergav kongen ham. Imidlertid klager enken snart efter over, at "der sker

hende et hovmod efter det andet over den skade, hun fanget haver" og at Hans Mule alligevel ikke, som han havde berettet, havde stillet hende og hendes børn tilfreds; der maatte da en skarp kongelig befaling til for at faa ham til at opfylde sit løfte med trudsel om, at sagen ellers vilde blive forfulgt ved retten.

Nogle aar efter havde hans løse haand atter nær bragt ham i en slem fortræd, idet han "uden al redelig aarsag" i sit eget hus og uden andres overværelse overfaldt og med en daggert saarede en af kongens hofsinder, Ejler Bryske til Dallund, en vel forsøgt krigsmand, der selv var en haard hals. Bryskerne vare lige saa lidt som Mulerne ansete for elskverdige, ja den gamle kantsler Niels Kaas sagde om dem: *semper in dania fuerunt Bryskii et pauci et mali*. Og efter et troværdigt vidnesbyrd, nemlig af Ejlers egen datter fru Lisbeth Bryske, havde han ogsaa et drab paa sin samvittighed, som han maatte bøde for med en meget stor sum penge. Den overfaldne klagede naturligvis til kongen, der befalede lensmanden paa Odense-gaard strax at lade Hans Mule gribe og under sikker bevogtning sende til Kjøbenhavn slot (8. juni 1569). Men voldsmanden var i tide rømt af landet, da han ikke kunde opnaa forlig af Ejler; atter lægger kongen sig imellem og tilstaar ham 6. september lejde indtil paaske til at komme hjem for at faa sagen bilagt, og dette maa være lykkedes, thi senere høres ikke videre til den. Men forholdet mellem parterne blev selvfølgelig aldrig godt, ufreden mellem Hans Mule og Bryskerne var standende i lange tider, og endnu tyve aar efter den omtalte begivenhed fik den et volsomt udbrud, foranlediget af Ejlers yngre broder, Carl Bryske til Langesø. Qvasimodogeniti søndag den 6. april 1589 fejredes et stort bryllup i Odense i overværelse af baade adelige og andre personer; jeg formoder, at brudeparret var Frederik Qvitzow til Sandagergaard og Qvitzowsholm og jomfru Pernille Rud, hvis bryllup factisk stod i Odense den dag. Klokken 9 om aftenen, da Hans Mule efter tidens skik allerede var gangen til hvile og laa i sin seng uden at tænke paa nogen fare, optraadte pludselig Bryske, der formodentlig har drukkert tæt ved brylluppet, med sine folk ved hans dør og ville ind, men da dette ikke lykkedes dem, sloge de i raseri 54 vinduer ud, og vindueskarmene huggede de itu saa langt de kunde naa med spyd og værge, hvorefter de bombarderede huset med sten og saarede Hans Mule paa den ene arm, som han laa i sin seng, saa han maatte rømme sin sovestue. Derefter sloge de løs paa husgeraadet, overfusede Hans Mule med hustru og børn og raabte skjældsord efter ham. Belejringen samlede opløb af bryllupsgjæsterne, af hvilke adskillige vare saa vel beskjenkede med drik, at det let kunde være kommet til endnu værre optøjer, især hvis det ikke, om end med nød, var lykkedes de besindigere at hindre nogle fra at ringe med stormklokken, hvilket kunde have givet anledning til alle haande ulykker og til, at uskyldige havde maattet undgælde med de skyldige.

Opbragt over dette brutale overfald klagede Hans Mule til regeringsraadet der ufortøvet paalagde lensmanden paa Odensegaard at tiltale voldsmanden paa det strengeste med lov og ret; hvis saadant fik lov til stiltiende at passere, vilde mange mene, at det var til forklejning for kongen i hans umyndige aar. Det lykkedes dog at bringe et forlig i stand og 3. juni samme aar gjorde kongen og rigets raad en contract mellem Hans Mule og begge Bryskerne, lydende bl.a. paa, at "Ejler Bryske ikke efter nogen letfærdig beretning skulde lade sig forføre paa Hans Mule", til gjengæld skulde dennes tiltale for de unødige trætter, Ejler havde paaført ham, falde bort; Ejler havde f.eks. klaget over, at Hans Mule var gaaet ham forbi og havde rørt ved hans klæder, hvilket skulle været sket ham til trods. "Ejler Bryske skulde i lige maade med ord og gjerninger være Hans Mule ubevaret (lade ham være urørt)

og ikke med fri villie opbryde denne forligelse eller føre sig uden nogen skjellig aarsager udi nogen uvillie mod Hans Mule, ej heller efter nogen letfærdig beretning lade sig forføre paa hannom, ellers skal og denne sag med Carl Bryske stande hannom aaben fore." Ikke desto mindre kom det 1596 paany til rettergang, da Hans Mule beskyldte Ejler Bryske for at indføre ham i en unyttig trætte - trods contracten - angaaende en mange aar gammel handel om nogle øxne. I sit indlæg udtalte Hans Mule, at han alene begjærede, at kongen vilde tage ham i sin beskjærmelse og forhjælpe, "at han paa hans alderdom maatte nyde fred og godt ad, det han ikke aleneste havde selv med hest og harnisk værget sit liv for rigens fjender, men ogsaa været blandt de højeste skatteborgere her udi riget."

Som adelsmand har han altsaa deltaget i den svenske fejde, og hvad hans høje skatteansættelse angaar har det sin rigtighed, som siden skal omtales. Her skal kun bemærkes, at hans trods ogsaa kunde paadrage ham ubehageligheder, naar det gjaldt at betale skatter; da han 1567 viste sig modvillig baade med at udgive told og i andre maader og oven i købet gjorde andre undersaatte uvillige, fik lensmanden paa Odensegaard i byens magistrat kongens ordre til at tage borgen af ham, at han til St. Hans dag vilde møde i Kjøbenhavn og staa til rette; herefter er han vel faldet til føje, thi lensmanden fik senere befaling til at frigive ham for den borgen. Da magistraten med borgerskabets samtykke 1574 havde paalignet en skat til Møglebros bygning, var der nogle, der ikke betalte, hvad de skulde, hvorfor broen ikke kunde blive færdig. Dersom nogen fanger skade paa den bro, som de age ad, erklærede borgmester Christopher Skriver paa bytinget, da vilde han og de andre Dannemænd i raadet være undskyldt. Hans Mule, der naturligvis var en af de vrangvillige betalere, var mødt og erklærede, at naar han hørte regnskabet paa Møglebros bekostning, saa skulde hans penge dertil ikke blive de sidste.

Hans Mules svulmende selvfølelse og hans ubændighed gjorde ham i hans velmagt til en plage saavel for hans medborgere som for hans øvrighed, det være sig magistrat eller lensmand; han lod ingen lejlighed gaa fra sig, hvor han kunde vise sin egenraadighed - især naar hans have syge kom med i spillet. En række optrin fra hans manddoms aar viser hans adfærd som indeholdende en bestandig trussel mod lovlig orden.

Hvorfor nu f.eks. lægge sig ud med lensmanden paa Odensegaard, Arild Urup, i en ganske ligegyldig sag, uden det kun var for at vise sin trods. En gang i begyndelsen af 1560-erne havde lensmanden faaet befaling til at mønstre borgerskabet; paa mønstringspladsen optraadte Hans Mule og en anden borger, Jørgen Hansen, der til tider drev øxenhandel i compagni med hinanden, imidlertid uden harnisk, og paa lensmandens forespørgsel, hvorfor de ikke som andre borgere gik med deres harnisk, svarede Jørgen høfligt, at harnisket var blevet ham saa trangt, at han ikke kunde gaa med det, men hans karl havde det paa, og han beviste strax rigtigheden af sit udsagn ved at iføre sig det. Hans Mule derimod blev øjeblikkelig grov og bandede og erklærede at hans karl gik med hans harnisk, og det, mente han, kunde være nok. Det mente lensmanden paa ingen maade og befalede ham at tage det paa, men Hans Mule nægtede at adlyde, hvorefter der utvivlsomt er paafølgt et heftigt skjændemaal eller, som det med retssprogets spagfærdighed udtrykkes ved, at der kom "den nem nogen ord imellem". Til sidst blev optrinnet yderst ubehageligt for Arild Urup, da en mand ved navn Thomas Pommer, som den tid var borgernes fører, kom til med et slagsværd, som han holdt lensmanden op for næsen, idet han befalede borgerne at slaa lod (kugler) i deres bøsser. Videre blev det ikke til, men man vil give Arild Urup ret i, at en saadan optræ-

den af borgere røbede ikke ringe foragt og modvillighed mod ham paa kongens vegne.

Ved en anden lejlighed var det magistraten, det gik ud over. Hans Mule havde i brugeligt pant en del af den byen tilhørende St. Gjertrudsholm i Aaen ovenfor Odense; dette og andre lignende panter ønskede magistraten at indløse og sendte mortensdag 1569 fire borgere ud til panthaverne med penge, men ingen af dem vilde indlade sig derpaa; hos Hans Mule traf de kun hans døtre hjemme, der naturligvis ikke kunde handle for deres fader, som under de senere forhandlinger om indløsningen brugte saa mange ukvemsord mod borgmester Christopher Sørensen, at magistraten fandt det nødvendigt at udvirke en kongelig befaling (9. maj 1570) til lensmanden paa Odensegaard, Erik Rosenkrantz, og lensmanden over Ravnsborg len paa Laaland, Erik Rud, om at stævne parterne for sig i Odense og dømme dem imellem; Erik Rosenkrantz skulde tage borgen af dem for, at de i ingen maade vilde forgribe sig paa hinanden. Borgmesteren satte strax borgen, medens Hans Mule med sædvanlig trods værgede sig under paaskud af, at han ikke vilde sætte lensmanden borgen, men borgmestre og raad - og dem var han i trætte med, saa han kunde ikke godt stille dem borgen. Sagen trak hen i sommeren uden afgjørelse, og Hans Mule hævdede besiddelsen af St. Gjertrudsholm saavidt, at han lod nogle af sine bønder slaa og bortføre dens afgrøde, ogsaa af en anden panthavers part. Herom lode borgmestre og raad den 21. august tage tingsvidne, hvorved Hans Mule erklærede, at han forpligtede sig paa sine folks vegne "og var deres fri hjemmel" og skulde vedstaa det til det ting næst for mikkelsdag. Tingdagen (25. september) kom, det passerede blev oplæst af tingbogen og vidnerne adspurgt, om de anerkjendte rigtigheden af tingsvidnet. Oluf Bager bemærkede hertil, at de kunde ikke gaa fra tingbogen, at det jo gik, som den indeholdt. Men Hans Mule svarede, at han vilde bevise med et halvt hundrede nøjagtige (fyldestgørende) mænd, at det ikke gik saa. Hvis Hans Mule kunde bevise det med et halvt hundrede mænd, sagde Oluf Bager, saa vilde han lade sig hænge udenfor byen! - Hans Mules udflugter hjalp ham intet; sandemændene svore paa, at tingbogens udsagn var rigtigt, og menigmand, som var tilstede paa bytinget, sagde det samme. Resultatet blev, at sandemændene svore ham "et fuldt vold" paa "og bør derfor bøde kongen, byen og bonden".

Saa faldt han tilføje; det blev ikke til dom, men til forlig, og han maatte samme dag bevæge sig til at underskrive et dokument, indeholdende forligelsesmaal mellem borgmestre, raadsmænd og Hans Mule "om hvis trætte, uenighed og rettergang de havde med ham om Sanct Gjertrudsholm og anden trætte de havde haft her til dags". Foruden af parterne blev det underskrevet af Erik Rosenkrantz, Knud Mikkelsen (Akeleje) til Skinderup og andre godtfolk. Hans Mule maa heri love, bepligte og tilsige, at han aldrig vil eller skal efter denne dag oppripe de sager, som borgmestre, raadsmænd og ham have imellem været til denne dag, enten med ord eller gjerning udi nogen forsamling, indenbyes eller udenbyes, det være paa gaden eller nogen andensteds i nogen maade; men dersom Hans Mule haver borgmester, raad eller nogen Odense bys borger til at tale eller hos dennem noget at udrette, da skal ham med bekvemmelig og tilbørlig ord og nøjagtig bevisning gjøre det til tinge eller raadhus. Det samme lover magistraten ham i lige maade igjen. Og dersom saa skete, det dog gud naadelig afvende, at han herimod gjorde, saa at det kunde gøres bevisligt over ham med to eller flere skjellige vidner, kvinde eller mand, da skulde alle lovmaal, som nu skulde have været ham paasvoret, for enhver især, som han var hjemmel for efter tingbogs lydelse, og alle andre lovmaal, som ham kunde paafølges for denne sag, stande allesammen aabne, ligesom sagen aldrig var forligt, og naar og hvilken tid borgmestre og raad vilde give ham sine pendinge,



Ane 414 Mogens Henriksen Rosenvinge



Slægten Rosenvinges
adelsvaaben



Mulernes adelsvaaben



Lilliefeld'ernes adelsvaaben



De fynske Rantzau'ers
adelsvaaben

som han har St. Gjertrudsholm i pant for, da skulde han ubehindret (uden indvending) lade dem følge samme eng og pantebrev uden al hinder og modsigelse. Og skal Hans Mule ære og agte hans borgmestre og raad og de ham det samme udi lige maade." ("Fra Fyens Fortid")

Ane 414 Mogens Henriksen Rosenvinge

er født den 4. juni 1540 i Helsingør, og han døde den 27. marts 1607 i Odense og blev begravet i Graabrødre kirke.

Han var gift med

Ane 415 Karen Jørgensdatter Friis

Hun er født den 29. juni 1551, og hun døde 1614.

Mogens Henriksen Rosenvinge tog studentereksamen i 1555 og boede derpå i huset hos Peder Palladius indtil 1558, da han immatrikuleredes ved universitetet i Wittenberg. Efter hjemkomsten opholdt han sig i et aar i Helsingør, og han nedsatte sig derpå i Odense, hvor han i 1570 blev forlenet med kronens tiende af Hjadstrup sogn. I 1573 blev han rådmand, i 1574 udnævntes han til forstander for hospitalet i Odense, og i 1576 valgtes han til borgmester. Samme år blev han forlenet med kronens tiende af Marslev sogn og fik skøde på en øde jord i Odense. I 1578 fik han tillagt 80 rdlr. i gage som hospitalsforstander samt livsbrev på den hospitalet tilhørende verningetiende, i 1584 havde han to gårde og fik samme år yderligere to i Fremmelev, hvilke gårde han i 1585 fik fri for afgift. I 1584 udbad kongen sig et tilbud på det stenhus i Helsingør, som Mogens Henriksen Rosenvinge havde arvet efter sine forældre, i 1586 fik han skøde på en have af Odense by, og i 1591 gaves der ham tilladelse til at afbetale sin gæld til hospitalet med købstadsgods og ejendomme i Odense.

Ane 428 Anders Lydiksen Guldsmed

der var guldsmed og rådmand i Ribe, var gift med

Ane 429 Karen Kristensdatter

en søster til magister Peder Kristensen, sognepræst i Vejle.

I ægteskabet var 6 børn, hvor i blandt sønnerne Hans og Jens Andersen, som den 31. juli 1625 kom i slagsmål med det ulykkelige resultat, at Jens dræbte broderen Hans.

Anders Lydiksen Guldsmed var søn af Lydik Guldsmed i Ribe, om hvem intet nærmere vides. Hvem Karen Kristensdatter var datter af, står hen i det uvisse.

9. GENERATION

Ane 784 Rasmus Michelsen

til Kannegaard omtales i Rasmus Pedersen Thestrups stambog, og det fortælles her, at han og hans søn var drabsmænd, men sandsynligvis var det broderen Hans Michelsen og en Ole Rasmussen, som begik det omtalte drab. Det var ihvertfald disse to, som efter en årelang strid mellem folkene fra Kannegaard og dem fra Balle i 1575 tilskødede kronen hver sin halvpart i Kannegaard for at slippe for videre straf.

Kannegaard forblev dog ikke længe under kronen, thi i 1609 tilhørte den en Mikkel Skriver, som formentlig var far til den Mikkel Pedersen, som i 1616 ejede gården. Den næste ejer hed Jacob Jensen, og han levede endnu 1641. Senere tilhørte gården den bekendte rigshofmester hr. Jockum Gersdorff, efter hvis død svigersønnen, admiral Jens Rodsted, arvede den.

Ane 788 Niels Fogh

der var selvejergårdmand i Borum og sandemand i Framlev herred, nævnes den 12. august 1495 som en af de 8 dannemænd på Framlev herredsting, som vidnede, at de så og hørte, hvorledes sandemændene gjorde markskel mellem Børstholms og Skydeholms marker. Den 11. oktober 1508 optrådte Niels Fogh atter som sandemand på Framlev herredsting, da hr. Jens Eriksen på domkapitlets vegne indværgede to gårde i Trolderup.

Niels Fogh, der nævnes med tilnavnet den yngre, var muligvis gift med en datter af Michel Lassen fra Kannegaard.

Ane 790 Niels Leth

der var gårdmand i Søndergaard, Lyngby sogn, omtales sammen med sin hustru

Ane 791 Johanne Søndergaard

i Rasmus Pedersen Thestrups stambog.

Ane 824 Mikkel Mule

der førte adeligt våben, er født ca. 1480, og han døde den 1. november 1537.

Han blev gift før 1509 med

Ane 825 Anne Bang

der døde den 20. april 1569. Begge ægtefæller ligger begravet i Vor Frue kirke i Odense.

Mikkel Mule nævnes i 1523 og 1528 som rådmand i Odense samt i 1535 som borgmester samme sted. Den 22. marts 1535 udgav han og flere andre på Odense borgeres vegne et troskabsrevers til hertug Christian.

Ane 826 Laurits Nielsen Kotte

der var købmand i Odense, er født omkring 1495, og han døde efter 1540, men før 1568.

Han må være blevet gift ret sent med

Ane 827 Karen Lauridsdatter

der var noget yngre end han.

I 1532 bortskødede Sct. Anne Gildet en ejendom i Nedergade til Knud Andersen i Anderup, og denne handels rigtighed ses bekræftet af byfogeden, byskriveren, rådmændene og de to kæmnere, hvoraf den ene var Laurits Nielsen Kotte, som atter nævnes i en rust-tjeneste for den fynske adel fra 1535, hvoraf det fremgår, at han og broderen Jørgen tilsammen skulle stille en hest og en rytter.

I 1568 ses prioren på Sct. Knuds kloster i Odense til en Christen Friis at have udlejet et stykke jord, som tilhørte Sct. Knuds kloster, og som Karine Kottis (Karen Lauridsdatter) havde haft i leje af klosteret, men som hun nu havde afleveret igen. Den 7. januar 1578 ses Jørgen Marsvin at have fået befaling om at gøre op med Karine Kottis og betale hende for hertug Hans' og hans følges fortæring hos hende, og den 10. januar 1579 fik borger i Odense Hans Friis livsbrev på kirkens part af korntienden af Marslev og Rynkeby sogne, såfremt han overlevede fru Karin Kottis, der da havde livsbrev derpå.

Det synes at have været ret almindeligt, at adel og kongelige under besøg i Odense blev indlogeret hos Karen Lauridsdatter. Som ovenfor nævnt havde hun i 1577-78 besøg af hertug Hans og dennes følge, og den 31. marts 1580 ses kongen at have meddelt, at hvad angik hertugerne af Holstens "logemente", så bifaldt han, at hertug Hans den ældre blev indlogeret hos Karen Kottis i Odense. Den 12. januar 1583 ses endvidere admiral Peder Munk af kongen at have fået ordre til at lade sig indlogere hos hende i Odense. (Kancelliets Brevbøger)

Ane 828 Henrik Mogensen Rosenvinge

døde før den 28. april 1583 i Helsingør.

Han blev gift første gang ca. 1539 med

Ane 829 Carina Willumsdatter Forbus

der døde senest 1571, hvorefter han blev gift anden gang den 3. februar 1572 med Birgitte Mogensdatter Schultz, der døde efter den 12. juli 1583, men før den 13. marts 1584, idet hendes moder, broder og andre arvinger i Flensborg da fik brev på, at der ikke skulle betales tiende til Helsingør af arven efter hende.

Henrik Mogensen Rosenvinge var borger og købmand i Helsingør, hvor han i 1544 blev rådmand og i 1555 var borgmester. I 1560 lejede han en gård i Landskrona af kapitlet i Lund, i 1562 tilskødede han kronen 5 gårde i Tikøb, som han havde i pant fra Esrom kloster, og i 1564 blev han Øresunds-tolder. Samme år blev han forlenet med kronens tiende af Asminderød sogn, og i 1566 blev han fritaget for skat, vagt og hold samt al kongelig og borgerlig tynde, så længe han var tolder. I 1568 ses han at have fået tilladelse til fiskeri med ruser i to fra Gurre sø løbende bække syd for Horserød, i 1578 fik han ejendomsbrev for sig, sin hustru og deres arvinger på to stole i den tyske kirke i Helsingør, hvilke stole han selv havde ladet opsætte, og endelig blev han i 1579 fritaget for embedet som borgmester, fordi Kronborg slots bygningsregnskaber lagde så stærkt beslag på hans tid.

Ane 830 Jørgen Hansen Friis

er født ca. 1515-20, og han døde den 11. december 1566.

Han blev gift den 31. juli 1547 med

Ane 831 Barbara Pedersdatter

der døde den 12. januar 1557.

Jørgen Hansen Friis nævnes i 1561 som rådmand i Odense. Han og hans hustru blev efter deres død begravet i Graabrødre kirke, hvor Hans Friis, Mogens Henriksen og Arnt Pedersen i 1588 lagde en ligsten over dem.

10. GENERATION

Ane 1568 Michel Lassen

som var ejer af Kannegaard, blev i 1497 gift med

Ane 1569 N.N. Rasmusdatter

om hvem intet vides.

Ane 1648 Christen Mule

der boede i Odense, var gift to gange, men navnet på hans første hustru kendes ikke. Hans anden hustru var Marine, som i 1522 levede som enke i Odense og da måtte bøde til kongen, fordi hun havde "forset sig i nogen Sag".

Christen Mule var i 1491 rådmand i Odense og blev i 1493 kirkeværge for Vor Frue kirke. I 1496 og 1505 nævnes han som borgmester i Odense, og i 1497 betegnes han udtrykkeligt som væbner.

Ane 1650 Hans Bang

skal ifølge overleveringen have været borgmester i Middelfart, men dette kan ikke dokumenteres. Alt tyder da også på, at der i stedet er tale om den Hans Bang, der var rådmand i Assens. Han fødtes omkring 1450, og han døde efter 1508, idet han det år sammen med sønnen Jens Bang optrådte som adelsmanden Karl Bryskes lovhøring på Baag herredsting, da denne tog lovhævd på en gård i Flemløse.

Ifølge de ældste stamtavler var Hans Bang gift med Anne Jensdatter Slet fra Gudumlund i Jylland, en datter af ridderen Jens Slet. Dette har nok næppe sin rigtighed, bl.a. fordi det rent tidsmæssigt forekommer ret usandsynligt. Langt snarere var hun en datter af væbner og herredsfoged i Salling herred på Fyn Henrik Slet, der nævnes i 1449. Hun ses da også sammen med Hans Bang at have fået en søn, som blev døbt Henrik.

Hvem Hans Bang var søn af, vides ikke med bestemthed, men hans fader kan have været den Hans Bang i Kingstrup ved Gelsted, der nævnes 1467. Fader til sidstnævnte Hans Bang var muligvis den Knud Bang, borger i Middelfart, der nævnes 1453 og 1455, og som vistnok var søn af Hans Bang, byfoged i Odense, der omkring 1400 skænkede en gård i Fraugde til Sct. Knuds kloster. Hans fader igen kan have været borgmester i Odense, Jens Bang, der nævnes flere gange, bl.a. den 14. juli 1351, da han var nærværende på kong Valdemars retterting i Odense.

I Bang-slægten, som fostrede mange lærde og højt begavede personer, har igennem flere hundrede år eksisteret en stærk tradition og overlevering gående ud på, at slægten skulle

stamme fra den gamle adelslægt Hvide. Denne overlevering er tidligst fremført på tryk af Gjessing i hans "Danske jubellærere", og det kan endvidere nævnes, at digterpræsten N.F.S. Grundtvig, hvis moder Marie Bang også var ud af slægten, troede fuldt og fast på, at han her igennem var af de Hviders æt. Der synes virkelig også at have været omstændigheder, som bekræfter Bang-slægtens traditioner. Samtlige slægtens ældre medlemmer førte et våben, som viste en liggende halvmåne med tre stjerner over, forøvrigt samme våben som adelsslægten Sommer af Fyn, og dette våben er fuldstændig lig Københavns ældste byvåben, som vel med rette tillægges byens grundlægger biskop Absalon, der jo som bekendt var ud af slægten Hvide. Endvidere er det en kendsgerning, at Skjalm Hvide var farfader (oldefader) til en under vendertogene kendt høvedsmand ved navn Skjalm Bang, som bl.a. efterlod sig sønnen Peder Skjalmsen Bang, der senere blev biskop. Ud fra de foreliggende oplysninger er det dog ikke muligt at etablere nogen forbindelse mellem denne Peder Skjalmsen Bang og de på Fyn tidligst forekommende personer af Bang-slægten, omend en sådan forbindelse synes at eksistere.

Ane 1652 Niels Lauritsen Kotte

der var købmand i Odense, og i 1512 på kong Hans' retterting samme sted nævnes som værende rådmand, var gift med

Ane 1653 Maren Tordsdatter

der efter hans død giftede sig anden gang med Marcus Mule, borger i Odense.

Ane 1654 Laurits Poulsen

der i 1512 og 1515 nævnes som borgmester i Kerteminde, var gift med

Ane 1655 Kirsten Clausdatter

der døde 1546. Hun var antagelig datter af byfoged Claus Skinkel i Kerteminde.

Ane 1656 Mogens Jensen Skriver Rosenvinge

der blev adlet den 31. juli 1505, er født omkring 1470-80, og han døde i 1528.

Han var gift med

Ane 1657 Anna Pedersdatter (Lilliefeld)

der døde tidligst 1540, idet sønnesønnen Mogens Henriksen Rosenvinge i sit testamente omtaler en sølvske med datering, som hun har foræret ham. Hun var dog formentlig i live endnu den 12. februar 1557.

Mogens Jensen Skriver Rosenvinge var først foged på Bergenhus. I 1511 og i 1514 nævnes han som rådmænd i Helsingør, i 1517 var han borgmester samme sted, og i 1519 solgte han på Sct. Olai kirkes vegne en jord til Hans Pedersen (Lilliefeld).

Ane 1658 Willum Forbus

der var fra Skotland, var borger i Helsingør og senere rådmænd i Helsingborg. Navnet på hans hustru kendes ikke.

Ane 1660 Hans Friis

er født omkring 1485, og han døde den 30. maj 1551.

Han blev gift ca. 1515 med

Ane 1661 Mette Lauritsdatter

Hun er født ca. 1490, og hun døde den 13. juli 1563. Hun var inden giftemålet med Hans Friis gift første gang med købmand i Odense Jørgen Knudsen Seeblad, der døde den 20. april 1514, og som iøvrigt 14 år forinden var blevet adlet.

Hans Friis var borgmester i Odense og nævnes flere gange som sådan i perioden 1538-1540. Således den 17. september 1538 da der blev holdt retterting i Odense i anledning af en sag imellem Peder Nielsen i Nr. Broby og Knud Urne til Søgaard. Der fremlagdes her et brev indeholdende et forlig mellem de to parter, hvilket forlig var blevet bragt i stand af borgmester Hans Friis og rådmænd Gregers Hansen i Odense. (Troels Dahlerup "Herredagsdomme")

Ane 1662 Peder Christensen

er født omkring 1480, og han døde den 26. marts 1546.

Han var gift med

der døde den 2. december 1549.

Peder Christensen var borger og rådmand i Odense og ses i 1511 at være blevet adlet. I 1536 fik han på kongens retterting udstedt en stadfæstelse på en skov, som tilhørte ham i Lunde herred, og den 1. november 1540 blev på kongens retterting i København fremført en sag, hvorefter Christen Pedersen i Odense havde stævnet Axel Nielsen (Kruckow) for en hest, som sagsøgte havde købt på visse betingelser af sagsøgeren. Dommen gik ud på, at Christen Pedersen eller hans fader Peder Christensen måtte tage hesten tilbage, i den stand den nu var i.

I en rusttjeneste for den fynske adel, dateret den 1. november 1535, opføres adelsmanden Peder Christensen i Odense. Det fremgår heraf, at han skulle stille med en hest og en rytter.

11. GENERATION

Ane 3136 Las Michelsen

der var medejer af Kannegaard, måtte 1465-67 sammen med sine brødre indløse gården fra kronen, hvortil den var "schuret i Fald" d.v.s. forbrudt på grund af forsømmelse af ledingspligt. Kannegaarden må altså have været ledingspligtig, hvorfor man kan gå ud fra, at den var en adelig sædegård, og at Las Michelsen og hans forfædre var "Mænd af Vaaben" d.v.s. adelige. Denne adelige frihed er dog sikkert gået tabt under krigen med Sverige i kong Hans' og Christian d. 2's dage, thi i det 16de århundrede var gårdens ejere bønder, omend meget fremtrædende bønder.

Ane 3296 Jens Mule

der var borger i Odense, levede endnu den 16. marts 1487.

I et vidne af Odense byting fra 1450 nævnes Jens Mule som en beskeden dannemand. I 1466 var han rådmand i Odense, i 1468 beseglede han til vitterlighed sammen med søsteren Johanne og førte da adeligt våben, og i 1478 deltog han i stiftelsen af et helliggeisthus i Odense. Endnu i 1484 nævnes han som rådmand.

Ane 3304 Laurits Nielsen

der boede i Dalby, nævnes i 1473 som væbner.

Han var gift med

Ane 3305 Margrete Kjeldsdatter

der var fra Anderupgaard.

Ane 3306 Tord Jepsen

var rådmand i Svendborg.

Ane 3314 Peder Hansen Lilliefeld

døde før den 5. december 1492, idet hans søn da nævnes som hans efterfølger i embedet.

Han var gift med

Ane 3315 Anne Jensdatter Baden

Peder Hansen Lilliefeld, der var øresundstolder, nævnes første gang den 11. august 1454 og boede da i sin svigerfaders gård i Helsingør. I 1468 var han rådmand i Helsingør, den 23. juni 1474 blev han adlet, og i 1476 var han borgmester. I 1482 solgte han sammen med rådmand Anders Nielsen Baden i København 4 grunde, som de ejede i fællesskab, i 1488 fik han af rådmand Jep Andersen Jernskiæg skøde på en gård i Sengeløse, og i 1491 købte han af rådmand Niels Pedersen Skriver i København al den ret i Holme og Sengeløse sogne, som rådmandens hustru Elsebe Andersdatter havde arvet efter sin moders farbroder kanniken Hans Pedersen.

Ane 3322 Laurits Poulsen

er identisk med ane 1654.

Ane 3323 Kirsten Clausdatter

er identisk med ane 1655

Ane 3326 Peder Bonde

der var borgmester i Odense, blev adlet i 1495.

12. GENERATION

Ane 6272 Michel Pedersen

der var ejer af Kannegaard, nævnes 1445.

Ane 6592 Hans Mule

er født 1387, og han levede endnu i 1466.

Han var gift med

Ane 6593 Edele N.N.

der døde før 1468. De blev begge begravet i Graabrødre kirke i Odense, hvorfra deres gravsten dog senere blev ført til Vor Frue kirke.

Hans Mule, der sandsynligvis var søn af borger i Odense Hans Knudsen Mule, som døde 1439, var i 1425 og 1433 rådmænd i Odense. I 1433 fik han tildømt den af ham beboede gård i Odense og i 1435 beseglede han Elende-gildets Skraa og kalder sig da Hans Hintzon med et sigil, der viser et af en vildmand holdt skjold, hvori var et fritstående kors. Samme år var Hans Mule borgmester, den 18. august 1444 fik han i Kalmar brev på frihed og frelse med skjold og hjelm, og i 1451 beseglede han et brev til vitterlighed, førende sit adelige våben, og nævnes da-foran væbneren Hinse Brun.

Ane 6610[^] Kjeld Tuesen (Rantzau)

der var væbner og skrev sig til Anderupgaard på Fyn, var gift med

Ane 6611 Marine N.N.

der efter hans død giftede sig anden gang med landsdommeren på Fyn, Jens Michelsen.

Kjeld Tuesen (Rantzau), der uden tvivl var søn af Tue Nielsen til Anderupgaard og sønnesøn af Niels Tuesøn samme sted, tilhørte den adelige fynske Rantzau slægt. Den 22. januar 1459 ses hans hustrus søn i andet ægteskab Peder Jensen på forbøn af Iven Bryske og med tilladelse fra Kjeld Tuesen (Rantzau)s søn Mattis Kjeldsen at være blevet optaget i adelsstanden.

Kjeld Tuesen (Rantzau) selv nævnes første gang i et dokument dateret den 15. juli 1419, hvor han som en af væbnerne beseglede et dokument, der blev udstedt på Fynbo landsting. I en registrant over Odense Sct. Knuds klostres breve nævnes hans formodede far og farfar, og i et af kong Erik Menved den 20. november 1302 udstedt skyldbrev til hans frænde hr.

Nicolaus af Rostock, lydende på 15000 mark vendisk, optræder som medbesejler stormanden Niels Pedersen til Anderupgaard, som muligvis var Kjeld Tuesen (Rantzau)s farfaders farfader.

Ane 0630 Jens Andersen (Baden)

hvis hustru hed Beritte, nævnes første gang 1452 som borger i Helsingør og anden gang 1492 som borgmester samme sted.

13. GENERATION

Ane 13260 Anders Nielsen (Baden)

nævnes første gang 1442 og var fra 1461 til 1477 borgmester i København.

Efterkommere

efter

Mads Jørgensen Back

og

Ane Birgitte Winther

B.

Lambert Frank Madsen Bach,

født 1808,

og hustru

med efterkommere

B. Lambert Frank Madsen Bach

er født 1808 i Laastrup, og han døde den 26. juli 1892 samme sted.

Han blev hjemmedøbt den 17. januar 1808 og derpaa fremstillet i kirken den 11. marts samme aar; madam Lottrup bar ham til daaben, jomfru Helene Vinther stod hos, og faddere var hr. forpagter Kruise, provst Worsøe og kapellan Winther fra Gedsted.

Lambert Frank Madsen Bach blev gift første gang den 13. maj 1835 i Laastrup med Ane Cathrine Jensdatter. Hun er født den 16. februar 1815 i Klejtrup sogn som datter af husmand Jens Christian Christensen og hustru Karen Christensen, og hun døde den 3. december 1871 i Laastrup, hvorefter Lambert Frank Madsen Bach giftede sig anden gang den 16. september 1873 i Laastrup med sin første hustrus søster Kirsten Jensdatter. Hun er født den 20. maj 1822 i Hærup, Klejtrup sogn, og hun døde den 5. maj 1894 i Laastrup. Ved giftermålet med Lambert Frank Madsen Bach opgives hun som værende enke efter mejeribestyrer Anders Peter Hansen paa Kollerupgaard i Hatting sogn.

Lambert Frank Madsen Bach lærte skomagerfaget og fik i 1839 fæste paa et husmandssted i Laastrup, som tilhørte Lynderupgaard. I den anledning ses udstedt følgende fæstebrev:

"Underskrevne Kjeld og Jens Kjeldsen, Eiere af Lynderupgaard gjør vitterligt at have stædt og fæstet til Lambert Franck Madsen Back det Huus i Laastrup Bye, som Niels Jensen Frandsen sidst har havt i Fæste af uforandret Htk. 2 Skpr. 3 Fjdrk., 1 2/3 Alb., paa følgende Vilkaar:

1.

Tilsvare Fæsteren Huusets Bygninger og Avl, saaledes som han nu i Overensstemmelse med den hertil hæftede Syns- og Vurderingsforretning har imodtaget det, og vedligeholder det, saa det altid kan findes uden Mangler.

2.

Betaler Fæsteren til rette Forfaldstider alle nuværende eller paabydendes kongelige Skatter og Afgifter og paabudde Bankrenter og Brandpenge og Fæsteren nyder ingen Godtgørelse i Brandskatten eller andre Skatter som for Fremtiden maatte vorde paabuden.

3.

Svarer Fæsteren aarlig Landgilde til hvert Aars Martinii 8 Rbd. skriver Otte Rigsbankdaler Sølv, der saalænge forrige Fæster Niels Jensen lever ikkuns er 7 Rigsbankdaler Sølv.

4.

Forretter Fæsteren aarlig 3^{de} Villighedsdage paa egen Kost med egne Avlsredskaber hvor og naar han derom tilsagt vorder.

5.

Skal Fæsteren forsvarlig dyrke og gjøde de Huuset tillagte Jorder, men ikke at bruge noget deraf til upligt.

6.

Fæsteren betaler: Indfæstning 40 Rbdr., skriver Fyrgetyve Rigsbankdaler Sedler.

7.

Saalænge Niels Jensen Frandsen lever giver Fæsteren ham frie Bopæl i en Stue for sig selv, og i Sygdomstilfælde pleier og opvarter ham, samt giver ham aarlig 2 Skpr., skriver to Skiepper Rug.

Fæsteren maa ikke uden vor Tilladelse indtage Indsiddere (Lejere). Iøvrigt retter han sig efter Loven og Anordningerne, viser os og vore Udsendte tilbørlig Agt og Lydighed, alt under dette Fæstes Fortabelse. Til Bekræftelse under vore Hænder og Seigl

Lynderupgaard den 11. Oktober 1839.

J. Kielsen K. Kielsen."

Lambert Frank Madsen Bach var nu fæster af dette husmandssted i Laastrup i en aarrække, hvorefter han købte det til selveje. Senere ses han at have afstaaet stedet til sønnen Jørgen Anton Lambertsen.

Et oldebarn, Kristian Frank Skriver i Lyngby, opbevarer endnu et mindeskrift over Lambert Frank Madsen Bach. Hvem forfatteren er, vides ikke, men det antages at være sønnen Erik Peter Lambertsen. Selve skriftet lyder saaledes:

"Disse sorte Fjele gemme Støvets Dele af en kærlig og trofast Ægtefælle og Fader Lambert Frank Back død i Laastrup den 26. Juli 1892. 84 Aar gl. Gaa nu hen og grav min Grav jeg er træt nu vil jeg slumre, lægge ned min Vandringsstav hvor de sidste Skygger skumre, lægge mig til Hvile ned fare bort herfra i Fred. Ja det har længe været gamle Franks bedste Ønske at fare bort fra Jordekvalen hjem til Himmerig til Frydesalen og det fordi Alderdom og Svaghed tog saa (haardt) paa ham i hans sidste Dage. Hvor har han ikke i sin Ungdoms og Manddomsalder maattet arbejde for alle sine Kære, tænk paa den store Børneflokk han har maattet forsørge, og vel var han ikke en Mand med mange og store Ord der højt og lydeligt viste andre sin Sorg og Glæde, men (han bar) gerne baade det onde og gode stille hos sig, saa kunde dog andre godt mærke at han med Taalmodighed bar sin Lod her i Verden og var glad og taknemlig for det mindste Gode Vorherre gav ham. Derfor sige nu alle hans Kære ved det sidste Farvel til ham: Tak af Hjertet for alt hvad Du har været for os baade i Medgang og Modgang. Fred over Støvet Farvel."

I sin digtsamling "Barndoms-erindringer" fra 1907 bringer sønnen Erik Peter Lambertsen følgende digt med overskriften: "Hvor jeg er født":

" Hvor jeg er født, der har mit Hjerte hjemme
et Trylleri der er ved denne Plet,
en dejlig Klang har Barnemindets Stemme,
sit Fødehjem vist ingen glemmer let.
Det er et Tryllespejl,
som aldrig viser Fejl,
vi smiler, naar deri vi ser,
mens Hjærtet glæder sig og ler.

Er det et Slot, er det en simpel Hytte
her Tanken dvæler lige kær derved,
med bøjet Hoved vil vi gerne lytte
til svundne Barneminders Herlighed.
Hvad ligner Barndomstid:
en yndig Rose hvid,
der lige dejlig for os staar,
indtil vi Livets Grænse naar.

Mit Fødehjem var intet Slot, men Hytte
dog der som Barn jeg havde det saa godt,
og vilde dengang ikke den ombytte
om end man bød mig selve Kongens Slot,
og grant jeg nu det ved:
at slig en sorgløs Fred,
jeg aldrig mer i Verden faar,
nej sligt jeg ej hernede naar.

Derfor jeg elsker disse kære Steder,
hvor Barnets glade Uskyldsdage randt,
hvad Verden siden end mig bød af Glæder,
mer ren og skylfri jeg dog ingen fandt,
end dem fra Barnets Hjem,
hvor Mindets Blomster frem
saa skønne og saa frodig gror
som intet andet Steds paa Jord. "

I Lambert Frank Madsen Bachs ægteskab med Ane Cathrine Jensdatter er børnene Mads født 1835, Karen født 1836, Erik Peter født 1838 og død 1840, Ane Birgitte født 1840 og død ugift 1879, Erik Peter født 1841, Christine født 1843, Jørgen Christian født 1845 og død samme aar, Jensine Christiane født 1847, Christiane Michaline født 1849 og død 1851, Signe Marie født 1850 og død 1851, Christiane Michaline født 1851, Jørgen Anton født 1853, Anton Vilhelm født 1856 og død 1857 og endelig Anton Vilhelm født 1859. Angaaende disse børn og deres efterkommere se I-XIV.

I.

Mads Lambertsen Bach er født den 29. august 1835 i Laastrup, og han døde den 8. april 1885 samme sted. Han blev gift den 4. november 1863 i Laastrup med Petrea Andrea Christiane Dige. Hun er født den 15. december 1837 i Viborg domsogn som datter af købmand Hans Helmut Dige og hustru Ellen Funder, og hun døde den 15. januar 1898 i Laastrup.

Bosat: Laastrup.

Mads Lambertsen Bach var murer, tømrer og husmand i Laastrup.

I ægteskabet er børnene I. A. -I. F.

I. A.

Hans Helmut Bach er født den 7. april 1864 i Laastrup.

Saa vidt vides udvandrede han til U. S. A.

I. B.

Ane Cathrine Bach er født den 17. oktober 1865 i Laastrup, og hun døde den 10. oktober 1867 samme sted.

I. C.

Lambert Frank Bach er født den 7. september 1868 i Laastrup.

Hans videre skæbne kendes ikke.

I. D.

Anders Bach er født den 28. maj 1872 i Laastrup.

Han blev saa vidt vides gift med en svensker og udvandrede til U. S. A.

I. E.

Anton Catræus Bach er født den 28. juli 1874 i Laastrup, og han døde den 11. januar 1888 samme sted.

I. F.

Marius Bach er født den 5. august 1878 i Laastrup. Han blev gift og fik i sit ægteskab en hel del børn. I 1905 boede han ved Haderup, og han flyttede vist derefter til Horsens, men hvad der siden er blevet af ham og hans efterkommere, vides ikke.

II.

Karen Lambertsdatter Bach er født den 24. december 1836 i Laastrup, og hun døde den 18. oktober 1915 i Viborg og blev begravet i Ulbjerg. Hun blev gift den 18. december 1866 i Skals med Christen Christensen, der er født den 16. november 1825 i Skals, som søn af Christen Madsen og hustru Maren Andersdatter. Han døde den 15. maj 1896 i St. Torup, Ulbjerg sogn.

Bosat: St. Torup pr. Ulbjerg.

Christen Christensen drev i nogle aar et husmandssted i Nørre Dam ved Skals og købte derpaa en ejendom i St. Torup, som senere afhændedes til sønnen Julius. Han virkede endvidere en tid som arbejdsmand.

Karen Lambertsdatter Bach havde sønnen II. A. med en soldat ved navn Thomas Christensen og børnene II. B. -II. F. med sin mand Christen Christensen.

II. A.

Thomas Christensen er født den 2. oktober 1863 i Laastrup.

Bosat: U. S. A.

Thomas Christensen var smed og udvandrede til U. S. A. Hans videre skæbne kendes ikke.

II. B.

Karen Marie Kristensen er født den 26. april 1867 i Laastrup. Hun var gift med Jens Kristensen Skov, der er født i Lundø den 12. august 1866 som søn af husmand og fisker Christen Pedersen Skov og hustru Helle Nielsen. Han døde paa Skive sygehus den 4. april 1935 og blev begravet i Krejbjerg den 9. april.

Bosat: Højslev pr. Skive.

Jens Kristensen Skov lærte landbruget og var bl. a. en tid bestyrer af Nautrup fattiggaard. Han arbejdede derefter i en aarrække som arbejdsmand, og boede de sidste aar som folkepensionist i Ginnerup, Krejbjerg sogn.

I ægteskabet er børnene II. B. 1. -II. B. 5.

II. B. 1.

Helga Kristine Kristensen Skov er født den 20. februar 1896 i Nautrup, Sevel sogn, og hun døde den 12. juli 1951 i Hvidbjerg. Hun blev gift den 20. april 1922 i Ørslevkloster med Jens Christian Marius Pedersen, der er født den 24. juli 1894 i Hvidbjerg som søn af gaardejer Jesper Pedersen og hustru Maren.

Bosat: Østergaard, Hvidbjerg.

Helga Kristine Kristensen Skov gik i skole i Højslev og uddannedes ved husgerning. Hun tjente forskellige steder, bl. a. paa Lerkenborg ved Hald i 11 aar og i Ørslevkloster sogn.

Jens Christian Marius Pedersen gik i skole i Hvidbjerg. Han blev uddannet ved landbrug og ved tømrerfaget og arbejdede som tømrer nogle aar, afbrudt af militærtjeneste i Viborg 1917-1918. I 1922 overtog han faderens ejendom i Hvidbjerg, som han stadig driver med søn-

nen Villy som medhjælper.

I ægteskabet er sønnen II. B. 1. a.

II. B. 1. a.

Villy Skov Pedersen er født den 25. oktober 1924 i Hvidbjerg.

Bosat: Østergaard, Hvidbjerg.

Villy Skov Pedersen gik i skole i Hvidbjerg. Han har siden været hjemme og hjulpet faderen med landbruget.

II. B. 2.

Karl Kristian Kristensen Skov er født den 11. maj 1898 i Majgaarde, Højslev sogn, og han døde den 26. oktober 1953 i Skive. Han blev gift den 18. november 1927 i Højslev med Magda Frederikke Simonsen, der er født den 18. oktober 1905 i Majgaarde, Højslev sogn. Hun er datter af husmand Magnus Simonsen og hustru Thomasine Thomsen, og hun døde den 26. november 1962 i Skive.

Bosat: Østergade 2, Skive.

Karl Kristian Kristensen Skov gik i skole i Lundø. Han uddannedes ved landbruget og havde forskellige pladser paa egnen, bl. a. 13 aar paa Søvang, afbrudt af militærtjeneste som trænkonstabel i Aarhus. Efter i 1943 at have bosat sig i Skive og i 5 aar haft ansættelse paa lervarefabrikken Dania fik han i 1948 beskæftigelse paa Skive Korn- og Foderstofforretning, hvor han virkede til sin død.

Magda Frederikke Simonsen gik i skole i Højslev. Hun blev uddannet ved husgerning og var i en del aar beskæftiget paa St. Majgaarde. Fra 1955 til 1960 drev hun pensionat i Skive.

I ægteskabet er børnene II. B. 2. a. - II. B. 2. e.

II. B. 2. a.

Svend Magne Simonsen Skov er født den 1. august 1927 i Majgaarde, Højslev sogn, og han døde den 24. maj 1968 paa Centralsygehuset i Randers og blev begravet den 28. maj i Skive. Han blev gift den 30. marts 1954 i Skive med Kristine Stovgaard Martinussen, der er født den 17. januar 1926 i Lem som datter af arbejdsmand Peder L. J. S. Martinussen og hustru Jensine Kristiane Nielsen.

Bosat: Fyrrevænget 15, Skive.

Svend Magne Simonsen Skov arbejdede efter skolegangen en del aar ved landbruget og desuden en tid som hotelkarl, afbrudt af militærtjeneste i 2 maaneder. Han hjemsendtes paa grund af sygdom og kom i lære som møbelpolstrer, hvor han udlærtes i 1954. Efter at have virket som saadan forskellige steder, bl. a. paa møbelfabrikken "Skalma" i Skals, fik han ansættelse paa Læsten møbelfabrik, hvor han det sidste aar inden sin død var værkfører. - Svend Magne Simonsen var en tid kasserer i sadelmagerne og tapetserernes fagforening i Skals.

Kristine Stovgaard Martinussen afsluttede skolegangen med mellemskoleeksamen og havde derefter ansættelse paa Skive postkontor i 10 aar. Efter i nogle aar at have passet sit hjem

var hun fra 1965 til 1968 beskæftiget som kasserer i Nørbæk-Sønderbæk-Læsten sygekasse, og hun deltager nu i et kontororienteringskursus paa handelsskolen i Skive.

II. B. 2. a. 1) Inger Merete Skov er født den 4. juni 1955 i Skive.

II. B. 2. a. 2) Laurids Stovgaard Skov er født den 17. oktober 1958 i Viborg.

II. B. 2. b.

Carlo Aage Simonsen Skov er født den 21. september 1929 i Højslev. Han blev gift den 30. september 1951 i Vor Frue kirke i Aarhus med Anne-Lise Jensen, der er født den 27. januar 1930 i Aarhus som datter af smed Marius Thorvald Jensen og hustru Ebba Nielsen.

Bosat: Blomstermarken 27, Aalborg.

Carlo Aage Simonsen Skov gik i skole i Dommerby. Han uddannedes som tjener paa hotel Eyde i Herning og havde som saadan ansættelse en tid paa Berns Salonger i Stockholm. Efter at have aftjent sin værnepligt ved Livgarden 1949-1950 fortsatte han som tjener paa Wiwex i København samt fra 1953 som overtjener paa restaurant Varna og hotel Royal i Aarhus. Han blev derpaa inspektør paa hotel Royal og desuden direktør paa restaurant Varna, samtidig med at han som bibeskæftigelse underviste tjenerlærlinge. I september 1967 blev han ansat som faglærer ved restaurationsfagets centralskole i Aalborg og bestod samme aar pædagogisk grundeksamen.

Anne-Lise Jensen gik i skole i Aarhus og uddannedes som smørrebrødsjomfru i Aarhus-hallens restaurant i 1950. Hun var derefter beskæftiget som saadan i restaurant Det kinesiske Taarn i Tivoli, paa Stallmästergaarden i Stockholm samt i Aarhus-hallens restaurant.

II. B. 2. b. 1) Caspar Carl Thorvald Skov er født den 21. marts 1952 i Aarhus.

II. B. 2. b. 2) Claus Thorvald Carl Skov er født den 18. september 1953 i Aarhus.

II. B. 2. b. 3) Carsten Carlo Skov er født den 4. april 1956 i Aarhus.

II. B. 2. b. 4) Cort Ebbe Skov er født den 9. juni 1960 i Aarhus.

II. B. 2. b. 5) Charly Christian Skov er født den 2. juli 1962 i Aarhus.

II. B. 2. c.

Rigmor Simonsen Skov er født den 27. maj 1931, og hun døde i 1932.

II. B. 2. d.

Henning Simonsen Skov er født den 22. oktober 1941 i Dommerby. Han blev gift den 28. marts 1964 i Stilling med Kættly Rohde, der er født den 16. februar 1942 i Boest, Nørre-Snede sogn,

som datter af gaardejer Ejnar Rohde og hustru Sigrid.

Bosat: Nørregade 8-10, Aarhus C.

Henning Simonsen Skov gik i søndre skole i Skive. Han udlærtes som tjener paa hotel Regina i Aarhus og var derefter beskæftiget som saadan bl. a. ombord paa et skib, der sejlede til Australien. Han er nu overtjener i Aarhus.

Kættly Rohde kom efter almindelig skolegang paa N. C. Kochs privatskole i Aarhus, hvor hun bestod mellemskoleeksamen. Hun uddannedes i kontorfaget og er nu beskæftiget som ser-
vitrice.

II. B. 2. d. 1) Brian Skov er født den 18. januar 1968 i Aarhus.

II. B. 2. e.

Gerda Simonsen Skov er født den 31. maj 1945 i Skive. Hun blev gift den 24. september 1965 i Veggerby med Karl Nielsen Hosbond, der er født den 1. juni 1941 i Bradsted, Veggerby sogn, som søn af gaardejer Henry Mogensen Hosbond og hustru Elna Nielsen.

Bosat: Lyongade 20³, København S.

Gerda Simonsen Skov var efter skolegangen beskæftiget ved husgerning og havde derpaa et ophold paa Ask højskole. Hun begyndte som plejeelev i Ribe indenfor Statens aandssvageforsorg, men efter at have gennemgaaet et skoleophold i København samt videreuddannelse i Ribe maatte hun efter giftermaalet opgive paa grund af sygdom, og hun er nu hjemmegaaende husmor.

Karl Nielsen Hosbond var efter skolegangen en tid beskæftiget paa gaarden hjemme. Han aftjente sin værnepligt og har haft et ophold paa Grundtvigs højskole i Hillerød. Desuden har han deltaget i forskellige kurser, bl. a. i regnskabsføring, maskinskrivning og landbrugsfag, og han har nu de sidste 4 aar haft ansættelse indenfor politiet i København.

II. B. 2. e. 1) Elna Marianna Skov Hosbond er født den 27. juli 1966 paa Skt. Josephs hospital i København.

II. B. 2. e. 2) Susanne Magda Skov Hosbond er født den 10. november 1967 paa Skt. Josephs hospital.

II. B. 3.

Kristen Brorsen Kristensen Skov er født den 12. marts 1901 i Højslev. Han blev gift den 21. november 1933 i Højslev med Ane Petrine Hansen Burchardt, der er født den 23. marts 1911 i Højslev som datter af gaardejer Chr. Hansen Burchardt og hustru Ida Marie Pedersen.

Bosat: Hvidbjerg pr. Skive.

Kristen Brorsen Kristensen Skov gik i skole i Højslev. Han blev uddannet ved landbruget og tjente forskellige steder, bl. a. 7 aar hos gaardejer Jacob Skov Jacobsen i Højslev. Si den 1959 har han været beskæftiget som arbejdsformand hos fa. Fritz Halvorsen. - Kristen Brorsen Kristensen Skov har været kontorbestyrer for D. A. S. F. i Hvidbjerg.

Ane Petrine Hansen Burchardt gik i skole i Højslev. Hun uddannedes ved husgerning og havde forskellige pladser paa egnen, bl. a. hos gaardejer Skov Jacobsen, Højslev.

I ægteskabet er børnene II. B. 3. a. - II. B. 3. e.

II. B. 3. a.

Karen Margrethe Skov er født den 23. maj 1935, og hun døde 9 maaneder gammel.

II. B. 3. b.

Gert Skov er født den 13. marts 1937 i Brøndum. Han blev gift den 2. maj 1959 i Balling med Grethe Pedersen, der er født den 11. oktober 1938 i Søvang Søndergaard, Kobberup sogn, som datter af chauffør Svend-Aage Pedersen og hustru Anna Hendriksen.

Bosat: Haasum pr. Balling.

Gert Skov uddannedes efter skolegangen ved landbruget og aftjente derpaa sin værnepligt ved flyvevaabenet først i Karup og dernæst i Aalborg. Han er nu beskæftiget som murerarbejdsmand.

Grethe Pedersen blev efter skolegangen uddannet ved husgerning og havde desuden et ophold paa ungdomsskolen i Aabybro. Hun har derefter været beskæftiget som telefonistinde paa telefoncentraler forskellige steder.

II. B. 3. b. 1) Tommy Skov er født den 6. april 1961 i Haasum.

II. B. 3. b. 2) Preben Skov er født den 6. december 1962 i Haasum.

II. B. 3. b. 3) Bente Skov er født den 5. april 1966 i Haasum.

II. B. 3. c.

Bent Skov er født den 20. juni 1940 i Hem.

Bosat: Hvidbjerg pr. Skive.

Bent Skov gik i skole i Hvidbjerg. Han uddannedes ved landbrug og aftjente sin værnepligt 1959-1960 ved flyvevaabenet i henholdsvis Karup og Aalborg. Siden 1960 har han haft ansættelse som arbejdsmand hos fa. Frits Halvorsen.

II. B. 3. d.

Erling Skov er født den 27. august 1946 i Hvidbjerg, og han døde 4 maaneder gammel.

II. B. 3. e.

Jytte Skov er født den 1. november 1947(?) i Viborg. Hun er gift med Poul Erik Nielsen.

Bosat: Sandager, Fyn.

Poul Erik Nielsen er snedker.

II. B. 4.

Thomas Michael Kristensen Skov er født den 27. juli 1903 i Højslev og han døde ca, 1951.

Bosat: Østergaard, Hvidbjerg.

Thomas Michael Kristensen Skov tjente en tid ved landbruget og var derefter i en aarrække arbejdsmand. De sidste aar inden sin død boede han hos søsteren Helga.

II. B. 5.

Karla Jenny Kristensen Skov er født den 26. juni 1910 i Højslev, og hun døde den 11. april 1955 i Krejbjerg. Hun blev gift den 24. september 1927 i Højslev med Jens Peder Rusbjerg, der er født den 6. marts 1900 i Ejsing som søn af forpagter Jens Kristian Rusbjerg og hustru Karen Frandsen.

Bosat: Slotsgade 11, Skive.

Karla Jenny Kristensen Skov gik i skole i Højslev. Hun lærte husgerning og havde forskellige pladser, bl. a. i Hesselbjerg ved Skive.

Jens Peder Rusbjerg gik i skole i Ejsing. Han arbejdede en tid ved landbruget, bl. a. hos gaardejer Marie Refsgaard, Krarup ved Skive, og som 21-aarig rejste han til Argentina, hvor han arbejdede i ca. 4 aar. Efter at være vendt tilbage til Danmark købte han i 1927 en ejendom i Krejbjerg, som han drev indtil 1964. Han bor nu i eget hus i Skive.

I ægteskabet er børnene II. B. 5. a. -II. B. 5. j.

II. B. 5. a.

Jens Kristian Rusbjerg er født 1930 i Krejbjerg. Han er gift med Inga.

Bosat: Skovbakken 14, Glyngøre.

Jens Kristian Rusbjerg er traktorfører.

II. B. 5. b.

Svend Aage Rusbjerg er født i 1932 i Krejbjerg. Han er gift med Ingrid.

Bosat: Bajlum pr. Roslev.

Svend Aage Rusbjerg er slagteriarbejder.

II. B. 5. c.

Karen Margrethe Rusbjerg er født den 28. maj 1936 i Krejbjerg. Hun blev gift den 18. oktober 1959 i Krejbjerg med Niels Christian Holch Hougaard, der er født den 28. oktober 1940 i Rødding som søn af Marinus Hougaard og hustru Johanne Holch Knudsen.

Bosat: Hem pr. Skive.

Karen Margrethe Rusbjerg gik i skole i Krejbjerg. Hun uddannedes ved husgerning og havde forskellige pladser ved dette, bl. a. i København og hos gaardejer Chr. Børsting i Junget.

Niels Christian Holch Hougaard gik i skole i Rødding og var derefter beskæftiget ved landbruget i forskellige pladser. I 1961 blev han ansat paa en møbelfabrik, hvor han lærte

maskinsnedkerfaget, og han virker nu her som maskinsnedker.

II. B. 5. c. 1) Inge Marie Hougaard er født den 10. november 1959 i Hvidbjerg.

II. B. 5. c. 2) Marinus Hougaard er født den 15. august 1962 i Hundborg.

II. B. 5. c. 3) Britta Hougaard er født den 19. juni 1966 i Hem.

II. B. 5. d.

Anna Marie Rusbjerg er født den 31. august 1939 i Krejbjerg, og hun døde som lille.

II. B. 5. e.

Karlo Peder Rusbjerg er født i 1941 i Krejbjerg. Han er gift med Anni.

Bosat: Damgaard, Krejbjerg pr. Balling.

Karlo Peder Rusbjerg er gaardejer.

II. B. 5. f.

Holger Rusbjerg er født den 29. februar 1942 i Krejbjerg. Han er gift med Lis.

Bosat: Bilstrup pr. Skive.

Holger Rusbjerg er arbejdsmand.

II. B. 5. g.

Birthe Kirstine Rusbjerg er født den 12. marts 1945 i Krejbjerg. Hun blev gift den 19. marts 1966 i Skive med Henning Robert Puggaard, der er født den 29. december 1939 i Esbjerg som søn af arbejdsmand Karl Puggaard og hustru Rosa Viola Jensen.

Bosat: Nørrebrogade 10, Esbjerg.

Birthe Kirstine Rusbjerg gik i skole i Krejbjerg. Hun lærte husgerning og havde en tid ansættelse paa A/S Hoffgaards skotøjsfabrik i Esbjerg, hvorefter hun var husbestyrerinde i Lind ved Herning og derefter i Guldager ved Esbjerg. Hun driver nu en tobaksforretning i Esbjerg.

Henning Robert Puggaard gik i skole i Esbjerg og stod derefter i malerlære Han arbejdede i forskellige virksomheder som arbejdsmand og er nu ansat som saadan i L. Bøtkers trælasthan del i Esbjerg.

II. B. 5. g. 1) Henriette Puggaard er født den 19. september 1966 i Esbjerg.

II. B. 5. h.

Elva Marie Rusbjerg er født den 25. juli 1946 i Krejbjerg. Hun blev gift den 28. oktober 1967 i Skive med Alden Sørensen, der er født den 28. juni 1940 i Esbjerg som søn af Valdemar Sørensen

og hustru Marie.

Bosat: Nørregade 40 o.g., Esbjerg.

Elva Marie Rusbjerg gik i skole i Krejbjerg og lærte derefter husgerning. Hun har senere bl. a. været ansat paa Premier isfabrik og paa en fiskehermetikfabrik.

Alden Sørensen gik i skole i Esbjerg. Han er beskæftiget som havnearbejder.

II. B. 5. j.

Erling Godtfred Rusbjerg er født den 24. september 1950 i Krejbjerg.

II. C.

Ane Kathrine Kristensen er født den 19. november 1871 i Nr. Dam, Skals sogn, og hun døde den 8. august 1957 i Bindeballe, Randbøl sogn. Hun blev gift den 10. november 1893 i Ødis med Jens Wismar Jespersen. Han er født den 18. februar 1869 i Ødis som søn af træskomager og husmand Jesper Jespersen og hustru Marie Kathrine Wismar, og han døde den 27. december 1923 i Gadbjerg.

Bosat: Tykhøjet pr. Gadbjerg.

Ane Kathrine Kristensen gik gennem sin skoletid kun i skole 3 dage om ugen i vintertiden og 2 dage om ugen i sommertiden. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente paa forskellige gaarde. Medens ægteparret drev gaarden i Gadbjerg, hjalp hun sin mand med skovarbejdet i statsskoven Tykhøjet ved at slæbe træet ud med heste.

Jens Wismar Jeppesen gik ligeledes i skole 3 dage om ugen i vintertiden og 2 dage om sommeren. Efter skolegangen lærte han landbruget og tjente forskellige steder, og han af-tjente sin værnepligt som trækonstabel. Efter giftermålet blev han savskærer paa Gødding Mølle i Nørup sogn til en dagløn af 75 øre. Senere flyttede han til Gadbjerg, hvor han købte en ejendom paa 12 tdr. land, som han drev, samtidig med at han kørte mælk til Smidstrup og desuden arbejdede i skov og mose.

Ægteparret havde foruden børnene II. C. 1-II. C. 8. endnu 4 børn, der døde som smaa. Navne og data kendes imidlertid ikke.

II. C. 1.

Andreas Peter Jespersen er født den 2. juli 1896 i Gødding, Nørup sogn, og han døde den 4. marts 1929. Han var gift med Maren Kristine Jensen og ægteskabet var barnløst.

Bosat: Hyvild pr. Brande.

Andreas Peter Jespersen gik i skole i Nørup. Han var en tid møllersvend paa Engum Mølle ved Vejle og var derpaa forkarl paa Kustrup Margaard paa Fyn i 3 aar. I 1927 købte han en ejendom i Hyvild, som han drev indtil sin død.

II. C. 2.

Nies Peter Jespersen er født den 7. december 1897 i Gødding, Nørup sogn, og han døde den

28. november 1899 samme sted.

II. C. 3.

Nies Peter Jespersen er født den 11. juli 1900 i Gødding, Nørup sogn, og han døde den 6. september 1954 i Gadbjerg. Han var gift med Ketty Pedersen, der er født i Smidstrup, Gadbjerg sogn.

Bosat: Tykhøjet pr. Gadbjerg.

Nies Peter Jespersen gik i skole i Nørup. Han lærte landbruget og tjente forskellige steder, og fra 1919 til 1922 aftjente han sin værnepligt som dragon. De følgende 12 aar kørte han som chauffør, og i 1934 købte han barndomshjemmet i Gadbjerg, som han drev indtil sin død.

II. C. 3. a. Jens Peter Jespersen er født den 17. januar 1952.

II. C. 4.

Valdemar Thorvald Jespersen er født den 13. november 1903 i Gødding, Nørup sogn. Han er gift med Elna, men i ægteskabet er ingen børn.

Bosat: Ll. Lundager pr. Assens.

Valdemar Thorvald Jespersen er arbejdsmand.

II. C. 5.

Marius August Jespersen er født den 19. marts 1905 i Gødding, Nørup sogn. Han var gift med Martha Hansen, der er født i Verninge som datter af smedemester Hansen og hustru f. Jørgensen. Martha Hansen døde i Verninge. Ægteskabet var barnløst.

Bosat: Skibhusvej 80, Odense.

Marius August Jespersen har været beskæftiget som fyrbøder og er nu pensionist.

II. C. 6.

Marie Kathrine Wismar Jespersen er født den 10. marts 1908 i Gødding, Nørup sogn. Hun blev gift den 17. maj 1930 i Hejnsvig med Hans Ejler Pedersen, der er født den 22. april 1907 i Nebel, Vorbasse sogn, som søn af landmand Hans Pedersen og hustru Marie Kirstine Christensen.

Bosat: Daldover pr. Randbøl.

Marie Kathrine Wismar Jespersen gik i skole i Smidstrup. Hun lærte husgerning og havde forskellige pladser ved dette, bl. a. i Frederiksværk og hos gaardejer Chr. Jensen i Tykhøjet.

Hans Ejler Pedersen gik i skole i Gilbjerg. Han uddannedes ved landbruget, men fra 1932 har han virket som rejsende i uldtøj, fortrinsvis i Vejle amt. Siden 1967 har han delvis maattet opgive dette paa grund af sygdom.

I ægteskabet er børnene II. C. 6. a. -II. C. 6. f.

II. C. 6. a.

Ingvar Ejvind Pedersen er født den 7. september 1930 i Hejnsvig. Han er gift med Grethe.

Bosat: Bellahøjvej 22, Seest pr. Kolding.

Ingvar Ejvind Pedersen er bager.

II. C. 6. b.

Harry Gunnar Pedersen er født den 1. august 1932 i Gødding, Nørup sogn. Han er gift med Anne Marie, med hvem han har 5 børn.

Bosat: Agtrup pr. Bjert.

Harry Gunnar Pedersen er arbejdsmand.

II. C. 6. c.

Eva Solvejg Pedersen er født den 25. marts 1934 i Randbøl, og hun døde den 21. august 1936 samme sted.

II. C. 6. d.

Erland Reinholdt Pedersen er født den 4. juni 1937 i Randbøl. Han er gift med Sandra.

Bosat: 5155 Sookee Rd., R. R. 2. Victoria, B. C., Canada.

Erland Reinholdt Pedersen er snedker.

II. C. 6. e.

Ernst Evald Pedersen er født i oktober 1938 i Randbøl. Han er gift med Mette Grøn, med hvem han har 2 børn.

Bosat: Suite B, 14590 Marine Drive, Whiterock, B. C., Canada.

Ernst Evald Pedersen er tømrer.

II. C. 6. f.

Anita Solvejg Pedersen er født den 2. november 1952 i Randbøl.

II. C. 7.

Kjeld Aage Jespersen er født den 13. november 1910 i Tykhøjet, Gadbjerg sogn. Han blev gift den 7. februar 1933 i Brande med Maren Kristine Jensen, der er født den 4. oktober 1901 i Givskud som datter af husmand Jørgen Peter Jensen og hustru Nikoline Marie Brøgger.

Bosat: Bindeballe pr. Randbøl.

Kjeld Aage Jespersen gik i skole i Smidstrup. Han lærte landbruget og virker nu som arbejdsmand.

Maren Kristine Jensen gik i skole i Gammelby. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette forskellige steder paa egnen indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene II. C. 7. a. -II. C. 7. c.

II. C. 7. a.

Andreas Peter Jespersen er født den 10. marts 1929 i Hyvild, Brande sogn. Han blev gift den 19. oktober 1951 i København med Karla Alma Meyer, der er født den 4. november 1926 i Itzehoe, Tyskland, som datter af installatør Heinrich Meyer og hustru Dorothea Strabel.

Bosat: Bindeballe pr. Randbøl.

Andreas Peter Jespersen gik i skole i Bindeballe. Han aftjente sin værnepligt i Sjællandske Trænregiment samt i stabsafdelingen i Itzehoe 1950-1951. Efter i 4 aar at have været beskæftiget som postbud paa Nørrebros postkontor i København fik han derpaa ansættelse som chauffør og gravemester i et entreprenørfirma i Bindeballe, hvor han stadig virker.

Karla Alma Meyer gik i skole i Itzehoe og havde derefter beskæftigelse ved husgerning. I 1951 kom hun til Danmark, hvor hun en kort tid havde plads som husassistent i København.

II. C. 7. b.

Ellen Jespersen er født den 28. maj 1933 i Hyvild, Brande sogn. Hun blev gift i Randbøl den 4. juni 1955 med Willy Katballe, der er født den 4. maj 1929 i Hornsyld, Nebsager sogn, som søn af Nielsine Katballe.

Bosat: Agtrup pr. Bjert.

Ellen Jespersen gik i skole i Veerst samt i Bindeballe. Hun var en tid beskæftiget ved husgerning og havde derefter ansættelse paa en fabrik i Vejle indtil giftermålet.

Willy Katballe gik i skole i Vesterlund og arbejdede derefter en tid ved landbruget. Han aftjente sin værnepligt ved Dragonregimentet i Randers og har siden været beskæftiget som lastbilchauffør.

II. C. 7. b. 1) Bjarne Katballe er født den 15. december 1955 i Kollemorten, Ø. Nykirke sogn.

II. C. 7. b. 2) Benno Katballe er født den 6. juni 1957 i Kollemorten.

II. C. 7. c.

Anne Lise Jespersen er født den 19. april 1936 i Randbøldal, Randbøl sogn. Hun blev gift den 11. maj 1957 i Randbøl med Arne Jensen, der er født den 1. oktober 1934 i Holte, Søllerød sogn, som søn af Sigfred Jensen og hustru Marie Kristensen.

Bosat: Hvejsel pr. Jelling.

Anne Lise Jensen gik i skole i Bindeballe. Hun uddannedes ved husgerning og havde senere beskæftigelse paa fabrik, først i Vejle og dernæst i Billund. Inden giftermålet var hun en tid ansat som husassistent paa Give sygehus.

Arne Jensen gik i skole i Vinding, Andkjær samt i Riis. Han lærte landbruget og aftjente sin værnepligt i Esbjerg, hvorfra han hjemsendtes som korporal. Han blev derefter ansat ved postvæsenet i Jelling, hvor han er beskæftiget som landpostbud. - Arne Jensen har været medlem af hjemmeværnet i 6 aar, deraf 4 aar som kommandobefalingsmand med rang af løjtnant.

nant.

II. C. 7. c. 1) Alice Laila Jensen er født den 1. oktober 1958 i Hvejsel.

II. C. 7. c. 2) Anita Lena Jensen er født den 20. april 1963 i Hvejsel.

II. C. 8.

Svend Aage Jespersen er født den 15. marts 1918 i Tykhøj, Gadbjerg sogn. Han blev gift den 6. juli 1937 i Vejle med Ida Johanne Petersen, der er født den 27. august 1917 i Vejle som datter af arbejdsmand Ernst Christian Petersen og hustru Ingeborg Johanne Pedersen.

Bosat: Ll. Lihme pr. Randbøl.

Svend Aage Jespersen gik i skole i Smidstrup. Han udlærtes som smed og aftjente sin værnepligt i Tønder 1939-1940. Efter at have arbejdet som smed forskellige steder har han siden 1943 været ansat hos smeden i Gødding og virker desuden i fritiden som agent for forsikringsselskabet Danmark. - Svend Aage Jespersen er formand i bestyrelsen for vandværket samt for den socialdemokratiske vælgerforening i Randbøl-Nørup.

Ida Johanne Petersen gik i skole i Bredsten. Hun lærte husgerning og havde forskellige pladser paa egnen. Efter i 12 aar at have været beskæftiget paa Lego-legetøjsfabrik i Billund er hun nu ansat som køkkenassistent paa Vejle Amts og Bys sygehus.

I ægteskabet er datteren II. C. 8. a.

II. C. 8. a.

Inger Kathrine Jespersen er født den 20. september 1937 i Skibet. Hun blev gift den 20. september 1960 i Vejle med Kaj Vestergaard Pedersen, der er født den 25. januar 1929 i Spjarup, Egtved sogn, som søn af gaardejer Jens Vestergaard Pedersen og hustru Dagmar Pedersen.

Bosat: V. Torsted pr. Bække.

Inger Kathrine Jespersen gik i skole i Bredsten og i Randbøl. Hun blev uddannet ved husgerning og var i 5 aar ansat hos bagermester Pedersen, Vejle. Hun har derefter i 2 aar været beskæftiget paa Lego-legetøjsfabrik i Billund.

Kaj Vestergaard Pedersen gik i skole i Egtved. Han lærte landbruget og aftjente sin værnepligt ved Ingeniørtropperne i Nymindegab. Efter at have haft forskellige pladser, bl. a. hos gaardejer Th. Rudolph i Flemming, købte han i 1960 en ejendom i V. Torsted, som han siden har drevet.

II. C. 8. a. 1) Jørgen Vestergaard Pedersen er født den 4. november 1961 i V. Torsted, Veerst sogn.

II. C. 8. a. 2) Henning Vestergaard Pedersen er født den 6. september 1964 i V. Torsted.

II. D.

Kristian Lambert Frank Kristensen er født den 8. marts 1875 i Nr. Dam, Skals sogn, og han døde den 23. juli 1957 i Møldrup, V. Tostrup sogn. Han blev gift den 17. juni 1902 i Hvam med Mathilde Frederikke Husum, der er født den 21. april 1874 i Aalestrup, Østerbølle sogn, som datter af murer Jens Husum og hustru Ane Sophie Jespersen. Hun døde den 7. april 1965 i Møldrup, V. Tostrup sogn.

Bosat: Møldrup.

Kristian Lambert Frank Kristensen gik i skole i Skringstrup. Han udlærtes som skrædder i Gedsted og arbejdede derefter som svend indtil 1901, da han startede egen forretning i Gedsted. I 1905 flyttede han og hans hustru til Møldrup, fordi hun længtes tilbage hertil, og de boede nu først til leje i ca. 3 aar og byggede derpaa eget hus. Her arbejdede han som skrædder og barber.

Nogle dage før Mathilde Frederikke Husums 90 aars fødselsdag bragte avisen følgende:

"I Vestergade i Møldrup bliver der tirsdag den 21. april fest hos fru Mathilde Husum Kristensen. Den dag fylder hun 90 aar. Mathilde Kristensen har haft et liv, rigt paa begivenheder, og hun kan paa fødselsdagen glæde sig over, at aarene ikke har præget hende paa den maade, at hun føler sig gammel og affældig.

Det eneste, der fortæller, at hun bliver 90 aar, er næsten daabsattesten. Det er vanskeligt at se.

Hun er stadig levende optaget af alt omkring sig. Hun er aandsfrisk som faa og vital som endnu færre.

I huset i Vestergade, hvor fru Mathilde Kristensen bor sammen med sønnen Frank Kristensen, ser man hende stadig optaget af mange gøremaal, med kalkning eller arbejdet i sin have, som altid er i orden, lige saa vel som hun kan klare at vaske storvasken. Det er ikke med elektrisk vaskemaskine, nej, paa gammeldags maner, og med spaaner fra sønnens snedkerværksted under kedlen.

Forberedelserne af mange ting, der skal ordnes til festdagen, er tilendebragt i god tid.

Der er aldrig noget, der kommer bag paa Mathilde Kristensen. Hun er forlængst færdig med husets rengøring, og smaakagedaaserne er fyldte.

Der er, siger hun, nogen der har saa travlt til sidst, men jeg vil gerne slappe af i den sidste uge inden festen, og saa gaa og komme nemt over det. Jeg har nydt arbejdets glæder, selv om der ogsaa ind imellem kunne være svære stunder. Ja, livet er dejligt, og det er skønt at staa op om morgenen og vide, at man kan klare sig selv.

Mathilde Kristensen er født i Aalestrup og døbt i Vesterbølle kirke.

Jeg husker endnu mange ting fra Aalestrup, hvor min mor var skrædder, og min far, der hed Jens Husum, var murer, og senere fra Hvam, hvor min far købte en ejendom paa 30 tønder land.

Vi var 6 søskende og vi fik hurtigt den lærdom, det var at bestille noget. - Den bedste arvepart, vi kunne faa, mener jeg, og vi hjalp hinanden i arbejdet paa ejendommen.

Da jeg var fyldt de 14 aar, kunne jeg lave al slags mad og kom ud at tjene efter konfirmationen. Jeg fik det første aar 25 kr., og senere steg det fra 40 til 45 kr., men i de sidste halvandet aar fik jeg dog 100 kr. !

Vi arbejdede om sommeren 18 timer i døgnet afbrudt af en halv times middagssøvn. Ja, vi sled jo næsten som slaver, men selv om vi skulle bestille noget, var vi godt tilfreds, vi pi-

ger i Hvam. Vi havde en skøn ungdom.

Vi kom sammen, undertiden dansede vi, og vi havde liegstouw en gang om maaneden i forsamlingshuset.

Dengang lærte vi at slagte faar om efteraaret og gris til julen. Jeg har været med til at klippe mange faar og lave lys af faarenes talg. Ja, jeg har været med til at lave mange af de saakaldte Hellig trekonger-lys, og kartet samt spundet adskillige pund uld, og det var skønt at være med til at brygge øl og bage i stor ovn. Til julen bryggede vi gerne to slags øl. I den ene tønde kom det tykke til selve julen og i den anden tønde det dagligdags, som var noget tyn-dere.

Mathilde blev gift med Christian Frank Lambert Kristensen fra Torp, der var skrædder-svend i Aalestrup, og ægteparret bosatte sig i Gedsted, hvor de drev en skrædderforretning i fire aar. Men da der var 3 skræddere foruden 2 ekviperingshandlere, flyttede de til Møl-drup, hvor de i de første 2½ aar boede til leje i Chr. Sørensens ejendom, inden de byggede huset i Vestergade.

Gennem de mange aar var Mathilde Kristensen sin mand en flittig og dygtig medhjælp.

Ja, jeg har vasket mange servietter og klipstykker, da min mand foruden at være skræd-der ogsaa var barber. Det traf sig jo ogsaa, at min mand var syg, og saa maatte jeg jo tage pressejernet.

Men jeg husker tydeligt, da den første kunde kom for at blive klippet. Jeg maatte jo si-ge, at min mand var syg, men han svarede: Du kan da godt klippe mig Mathilde. Han klagede sig over, at han var saa langhaaret, hvilket han saa sandelig ogsaa var. Da han fik kasketten af, tog jeg fat og klippede ham, men jeg fik da godt nok at vide, at han gik til barberen bag-efter. De fleste af de 25, som jeg dengang klippede, var dog tilfreds, saa forretningen gik da ikke i staa.

Selv om jeg har haft et rigt liv, har det ikke været uden sorg fortsætter Mathilde Kri-stensen samtalen. Vi mistede vor eneste datter Sofie, der var gift og bosat ved Horsens, kun 42 aar gammel, og for 7 aar siden døde min mand.

Et skaar i glæden over at kunne samles med familien paa fødselsdagen bliver, at Mathil-de Kristensens eneste overlevende bror, Sofus Husum, der er 87 aar og bor i Argentina, ikke kommer til stede."

I ægteskabet er børnene II. D. 1. -II. D. 2.

II. D. 1.

Sofie Karla Kristensen er født den 6. oktober 1904 i Gedsted, og hun døde den 20. juni 1947 i Brødstrup, Ring sogn, og blev begravet den 25. juni i Vester Tostrup. Hun blev gift den 14. juni 1927 i Vester Tostrup med Valdemar Andersen, der er født den 18. marts 1899 i Horn-slet som søn af trævarefabrikant Christian Andersen og hustru Jensine Petrea Jensen. Han døde den 13. juli 1959 i Vorup ved Randers og blev begravet den 16. juli i Randers.

Bosat: Brødstrup.

Sofie Karla Kristensen havde efter skolegangen flere pladser som husassistent i Viborg, bl. a. hos guldsmed Jensen i Vestergade og hos konfektrefabrikant Petersen i Sct. Mathias-gade.

Valdemar Andersen gik i skole i Hornslet. Han udlærtes som snedker og arbejdede som

svend i Auning, paa Ringkøbing orgelfabrik, i Viborg og i Møldrup. Ved giftermålet bosatte han sig i Brædstrup, hvor han blev værkfører paa Hummelgaards møbelfabrik. Sideløbende med arbejdet her begyndte han nu hønseri og rugeri, som stadig udvidedes. Senere begyndte han egen snedkervirksomhed, og ved flid og dygtighed oparbejdede han efterhaanden et ret betydeligt maskinsnedkeri. - Efter Sofie Karla Kristensens død blev Valdemar Andersen gift anden gang med Ane Margrethe Jensen, der fødtes den 27. januar 1904 i Over Fussing.

II. D. 2.

Jens Frank Kristensen er født den 26. juni 1907 i Møldrup.

Bosat: Møldrup.

Jens Frank Kristensen gik i skole i Møldrup. Han udlærtes som møbelsnedker hos snedker Laursen i Aalestrup og aftjente sin værnepligt i København i 1927. I 10 aar var han beskæftiget paa en møbelfabrik i Østrup og fra 1938 til 1963 arbejdede han i tømmerfirmaet Niels Nielsen, Møldrup. Siden 1963 har han drevet selvstændig tømmervirksomhed.

II. E.

Ane Kirstine Kristensen er født den 13. marts 1878 i Nr. Dam, Skals sogn, og hun døde den 10. april 1878 samme sted.

II. F.

Julius Peter Kristensen er født den 16. juli 1879 i Nr. Dam, Skals sogn, og han døde den 30. juni 1968 i Gedsted. Han blev gift den 29. november 1906 i Ulbjerg med Birthe Marie Nielsen. Hun er født den 7. juni 1885 i Ulbjerg som datter af husmand Christen Pedersen Nielsen og hustru Ane Kathrine Christiansen, og hun døde den 30. november 1961 i Gedsted.

Bosat: Vestergade 23, Gedsted.

Julius Peter Kristensen kom efter skolegangen til landbruget og var senere beskæftiget som arbejdsmand forskellige steder. I en aarrække var han arbejdsformand paa Fyns Skalleeksport ved Ulbjerg, og senere var han en tid beskæftiget paa cementstøberiet i Gedsted. Indtil sit 85. aar drev han fiskeri paa fjorden og kørte i perioder selv rundt og solgte fisk.

Birthe Marie Nielsen gik i skole i Gørup. Hun lærte husgerning og havde forskellige pladser bl. a. hos en købmand i Ulbjerg. Efter giftermålet var hun i 35 aar beskæftiget paa fabrikken Getama i Gedsted.

I ægteskabet er børnene II. F. 1. - II. F. 2.

II. F. 1.

Christian Thomas Christensen er født den 12. december 1907 i St. Torup, Ulbjerg sogn. Han blev gift første gang i september 1934 i Gedsted med Karen Stefansen. Hun er født den 5. december 1911 i Foulum som datter af husmand Chr. Frederik Stefansen og hustru Rigmor Bøllette Hansen, og hun døde den 4. april 1941 i Gedsted. Christian Thomas Christensen er nu gift med Anne Mariane Skræddergaard, der er født den 31. juli 1927 i Holstebro som datter af Jens Andersen Skræddergaard og hustru Nielsine Kristine Nielsen.

Bosat: Firhøje pr. Gedsted.

Christian Thomas Christensen gik i skole i Gedsted. Han udlærtes som mekaniker i Gedsted og havde i en aarrække cykelforretning. I en periode kørte han skolevogn og lillebil, samtidig med at han drev en minkfarm, som han siden begyndelsen af halvtredserne helt har hellet sig driften af.

Anne Mariane Skræddergaard gik i skole i Holstebro. Hun lærte husgerning og havde forskellige pladser ved dette, bl. a. 3 aar hos læge Hougaard, Holstebro, 4 aar hos malermester Jeremiassen i Aarhus samt 3 aar hos læge Stevad i Aarhus.

I ægteskabet med Karen Stefansen er datteren II. F. 1. a.

II. F. 1. a.

Karen Christensen er født den 4. april 1941 i Gedsted. Hun blev gift den 12. april 1958 i Hobro med Jens Leo Strunge Nielsen-Gotsæd, der er født den 8. september 1937 i Skals som søn af tømrer Frede Gotsæd og hustru Herdis Strunge Nielsen.

Bosat: Boruplund, Gedsted Mark pr. Gedsted.

Karen Christensen gik i skole i Gedsted, hvor hun tog præliminæreksamen i 1957. Hun havde derefter et ophold paa en husholdningsskole i Risskov og var indtil april 1958 defektrice-elev paa Aalestrup apotek.

Jens Leo Strunge Nielsen-Gotsæd gik i skole i Skals. Han udlærtes som elektriker og aftjente sin værnepligt som math ved flyvevaabenet i Karup fra 1956 til 1959, hvorefter han begyndte at arbejde som elmontør. I 1963 købte han en ejendom paa Gedsted Mark, hvor han siden 1965 udelukkende har været beskæftiget med at drive egen minkfarm.

II. F. 1. a. 1) Heine Strunge Nielsen-Gotsæd er født den 23. juli 1958 i Viborg.

II. F. 1. a. 2) Tom Strunge Nielsen-Gotsæd er født den 24. september 1959 i Farsø.

II. F. 1. a. 3) Jørn Strunge Nielsen-Gotsæd er født den 25. juni 1961 i Farsø.

II. F. 1. a. 4) Ann Strunge Nielsen-Gotsæd er født den 16. november 1963 i Farsø.

II. F. 2.

Anna Kathrine Christensen er født den 2. december 1909 i St. Torup, Ulbjerg sogn. Hun blev gift første gang den 29. november 1931 med Adolf Vilhelm Dalsgaard Christensen. Han er født

den 21. februar 1906, og ha døde den 2. september 1937, hvorefter hun giftede sig anden gang den 16. september 1943 i Hobro med Carl Hedemann Stefansen, der er født den 9. juni 1910 i Farsø som søn af husmand Christian Frederik Stefansen og hustru Rigmor Bolette Hansen.

Bosat: Søndergade 3, Gedsted.

Anna Kathrine Christensen gik i skole i Gedsted. Hun lærte husgerning og var bl. a. ansat 3 aar hos en dyrlæge i Gedsted. Efter en tid at have virket som telefonistinde i Gedsted fik hun i 1939 ansættelse som syerske i fa. Getama, hvor hun stadig virker.

Adolf Vilhelm Dalsgaard Christensen var blikkenslager.

Carl Hedemann Stefansen gik i skole i Foulum og arbejdede derefter et par aar ved landbruget. I 1930 udlærtes han som mekaniker i Nr. Jernløse og arbejdede her som svend i 3 aar. I 1938 overtog han af svogeren Chr. Christensen en cykleforretning i Gedsted, og denne driver han stadig.

I Anna Kathrine Christensens første ægteskab er datteren II. F. 2. a. og i andet ægteskab er børnene II. F. 2. b. - II. F. 2. c.

II. F. 2. a.

Lis Dalsgaard Christensen er født den 5. december 1934 i Aalestrup, Østerbølle sogn. Hun blev gift den 26. november 1960 i Roskilde med Ole William Holm, der er født den 23. november 1934 i København som søn af slagter William Holm og hustru Elisabeth Jensen.

Bosat: Skomagergade 44, Roskilde.

Lis Dalsgaard Christensen gik i skole i Gedsted. Efter i 2 aar at have været beskæftiget ved husgerning, kom hun i lære i en guldsmedeforretning i Aalestrup. Her var hun i 5 aar og tog samtidig handelsskoleeksamen, hvorefter hun i 1956 fik ansættelse i en guldsmedeforretning i Roskilde og var beskæftiget her indtil giftermålet.

Ole William Holm gik i skole i Roskilde. Han udlærtes som slagter og arbejdede derefter som svend i Nykøbing Falster. I 1956 hjemsendtes han som korporal efter soldatertjeneste i Padborg og arbejdede derpaa som svend i København indtil 1958, da han købte slagterforretning i Roskilde. I 1965 overtog han en ejendom med tilhørende frugtforretning, som han drev i et par aar sideløbende med slagterforretningen, hvorefter frugtforretningen ombyggedes til slagterforretning.

II. F. 2. a. 1) Per Holm er født den 23. juli 1965 i Roskilde.

II. F. 2. b.

Betty Hedemann Stefansen er født den 15. november 1943 i Gedsted. Hun blev gift den 6. januar 1962 i Roskilde med Hardy Iversen, der er født den 21. marts 1936 i Vesterbølle som søn af husmand Niels Paulsen Iversen og hustru Nielsine Larsen.

Bosat: Vestergade 30, Thisted.

Betty Hedemann Stefansen var efter skolegangen beskæftiget 1 aar ved husgerning. Hun uddannedes derefter som ekspeditrice i sin svogers forretning i Roskilde, og hun er nu beskæftiget som saadan i sin mands forretning.

Hardy Iversen blev efter skolegangen udlært som slagter hos Alfr. Petersen i Østrup, hvorefter han aftjente sin værnepligt. Efter at have arbejdet som svend forskellige steder,

bl. a. paa Mors og i Roskilde, købte han i 1963 sammen med sin bror en slagterforretning i Aalestrup, som de drev indtil 1967, da han købte egen forretning i Thisted.

II. F. 2. b. 1) Susanne Iversen er født den 20. maj 1962 i Roskilde.

II. F. 2. b. 2) Kirsten Hedemann Iversen er født den 20. august 1965 i Farsø.

II. F. 2. c.

Calle Hedemann Stefansen er født den 29. marts 1945 i Gedsted. Han blev gift den 23. oktober 1965 i Hobro med Ingelise Bentzen, der er født den 19. august 1949 i Firhøje, Gedsted sogn, som datter af arbejdsmand Villy Emilius Bentzen og hustru Anna Madsen.

Bosat: Vestergade 23, Gedsted.

Calle Hedemann Stefansen stodefter skolegangen i lære som tømrer og udlærtes hos tømrermester Carl Sørensen, Vesterbølle, i 1965. Han aftjente sin værnepligt i Haderslev og har senere været paa fagskole i Viborg. Han er nu beskæftiget som tømrer i Gedsted.

II. F. 2. c. 1) Peder Hedemann Stefansen er født den 7. november 1965 i Farsø.

III. Erik Peter Franksen Bach

=====

er født den 9. september 1838 i Laastrup, og han døde den 15. januar 1840 samme sted.

IV. Ane Birgitte Bach Franksdatter

=====

er født den 17. marts 1840 i Laastrup, og hun døde ugift den 29. januar 1879 samme sted.

V. Erik Peter Lambertsen

=====

er født den 25. september 1841 i Laastrup, og han døde den 5. februar 1918 i Sahl. Han blev gift den 25. september 1866 i Sahl med Ane Marie Jensen. Hun er født den 5. april 1844 i Tange, Højbjerg sogn, som datter af husmand Jens Hansen og hustru Ane Marie Jørgensdatter, og hun døde den 19. februar 1921 i Sahl.

Bosat: Sahl pr. Bjerringbro.

Erik Peter Lambertsen, der deltog som soldat i krigen i 1864, betegnes ved vielsen i 1866 som værende fotograf. Senere kaldes han murer og snedker i Sahl. - Erik Peter Lambertsen skrev en del digte og udgav i begyndelsen af aarhundredet nogle digtsamlinger, som tryktes paa J. Frederiksens bogtrykkeri i Viborg og udkom i 25 øres hefter. Flere af hans digte er at finde andet steds i denne bog.

I Erik Peter Lambertsen og Ane Marie Jensen's ægteskab er børnene V. A. - V. F.

V. A.

Jens Lambertsen er født den 12. maj 1867 i Sahl, og han døde den 4. januar 1907 i Mammen. Han blev gift den 14. september 1894 i Vindum med Ane Kathrine Nielsen. Hun er født den 26. november 1868 i Vindum som datter af husmand Niels Christian Nielsen og hustru Karen Johanne Christensdatter, og hun døde den 29. juli 1930 i Sahl.

Bosat: Mammen pr. Bjerringbro.

Om ægteparret fortæller datteren Kristiane Mikkelsen følgende:

"Far tjente ved landbruget fra konfirmationsalderen og indtil giftermålet, medens mor allerede kom ud at tjene som 12-aarig og havde forskellige pladser ved husgerning, indtil de blev gift og flyttede til Mammen, hvor de købte en lille ejendom paa 9 tdr. land, hvoraf de 6 tdr. land var under plov, medens resten var eng og lyngbakker. Besætningen var paa 3 køer, 2 kalve og 2 grise, saa der var jo ikke store indtægter at hente, hvorfor far gik lidt paa arbejdet ved siden af, at hjemmet blev passet. Her opvoksede vi tre søskende, Lambert Peder, født 1897, Johanne Marie, født 1900, og jeg selv, født 1904. Sidstnævnte aar blev far iøvrigt ramt af den frygtede sygdom sclerose, dengang kaldet rygmarvstæring, og et par aar efter døde han, saa det var kun kort tid far og mor fik lov at være sammen.

Nu stod mor alene med vi tre, og det var en tung byrde, der saaledes blev lagt paa hendes skuldre, lille og spinkel som hun var. Det første, jeg rigtig kan huske, var at mor skulle hente vand nede i engen, baade til kreaturerne og til brug i huset. Det var en strækning paa ialt en kilometer og foregik med et aag over skuldrene og to spande. Først i 1911 fik vi lagt vand ind, hvilket var en stor lettelse i det daglige arbejde.

Men hvor havde vi dog et godt barndomshjem derude paa Mammen Vestermark. Min broder og søster kom tidlig ud at tjene, saa kun jeg var hjemme ved mor, og naar mor om vinteren var færdig med at fodre og malke og kom ind, sad vi og holdt skumringstime med ilden knitrende i kakkelovnen; da var der hygge i vor lille stue.

Det var et slid uden lige for en kvinde at være alene med arbejdet paa en landbrugsejendom. Om foråret, naar sæden skulle i jorden, var naboerne imidlertid flinke til at hjælpe. Naar der skulle høstes, høstede mor selv det meste af kornet med le og kørte en stor del af det hjem paa trillebør. Om vinteren maatte hun tit have plejlen i sving ude i laden, da der jo ikke var noget, der hed tærskværk.

Kræfterne kunne imidlertid ikke holde til det haarde arbejde, og i 1916 blev ejendommen solgt og vi flyttede til Sahl. Det var under den første verdenskrig, og mor, som ikke var vant til at have ledige hænder, gik nu i gang med at karte uld og spinde garn, hvilket der jo den gang var god brug for. Desuden vævede hun bændler paa en lille væv, og selv om det ikke gav de store penge, slog det dog til til det daglige brød, idet jeg nu ogsaa var kommet ud at tjene, saaledes at mor var alene.

Mor levede et liv i arbejde og nøjsomhed, men ogsaa i de lave huse kan der leves et rigt og godt liv, det er ikke altid gods og guld, der gør livet rigt."

Ved Jens Lambertsens død i 1907 skrev faderen Erik Peter Lambertsen, følgende digt til hans baare:

" Et ømt Farvel her ved din Kiste
Forældre sorgfuldt siger dig
tung var dig Livet paa det sidste
hvil nu i Fred og Lykkelig.

Du kaldtes bort fra dine kære
saa tidlig, det vi ej forstaar
thi vore Evner smaa kun ere
saa her ret langt de ikke naar
men hvad vor Tanke ej kan evne
og hvad vi her ej fatte kan
opklares ved det store Stævne
histoppe i det lyse Land
hvor Aandens Øje klart maa skue
hvad Støvets her kun dunkelt saa
bestraalt af Guddomsfaklen Lue
Livsgaadens løsning der vi faa
Farvel Farvel nu ved din Kiste
Gud glæd din Sjæl i Himmerige
det er med sorgfuld Sind det sidste
Forældres Hjerter ønsker dig. "

I ægteskabet er børnene V. A. 1-V. A. 3.

V. A. 1.

Lambert Peder Lambertsen er født den 9. september 1897 i Mammen, og han døde den 10. september 1929 i Sahl.

Bosat: Sahl.

Lambert Peter Lambertsen arbejdede ved landbruget, indtil han blev ramt af sygdommen sclerose.

V. A. 2.

Johanne Marie Lambertsen er født den 25. juni 1900 i Mammen, og hun døde den 27. maj 1955 i Viborg.

Johanne Marie Lambertsen blev uddannet ved husgerning og havde forskellige pladser, bl. a. hos opfinderen Ellehammer og hos borgmester Weikop.

V. A. 3.

Kristiane Lambertsen er født den 28. marts 1904 i Mammen. Hun blev gift den 17. november 1929 i Sahl med Alfred Oskar Mikkelsen, der er født den 25. oktober 1905 i Mammen som søn

af arbejdsmand Søren Mikkelsen og hustru Kirstine Marie Nielsen.

Bosat: Mammen pr. Bjerringbro.

Kristiane Lambertsen gik i skole i Mammen samt i Sahl. Hun uddannedes ved husgerning og havde forskellige pladser paa egnen, bl. a. 4 aar i Gerning.

Alfred Oskar Mikkelsen gik i skole i Mammen. Han uddannedes ved landbruget og havde fra 1933 til 1946 forskellige pladser, bl. a. ved Viborg amts vejvæsen. I 20 aar var han beskæftiget som chauffør hos en vognmand i Mammen, og han er nu ansat paa cementstøberiet i Bjerringbro. - Alfred Oskar Mikkelsen er formand og kasserer for sygekassen i Mammen og har været formand for den lokale afdeling af fagforeningen i 6 aar.

I ægteskabet er ingen børn.

V. B.

Marie Lambertsen er født den 16. november 1868 i Sahl, og hun døde den 14. juni 1947. Hun blev gift den 21. marts 1889 i Sahl med Poul Christian Martinsen. Han er født den 25. oktober 1863 paa Viborg Nørremark som søn af landmand Martin Nielsen og hustru Ane Poulsen, og han døde den 22. marts 1936 i København.

Bosat: København.

Poul Christian Martinsen lærte efter skolegangen landbruget og blev derpaa indkaldt til militærtjeneste, hvor han gik befalingsmandsvejen og virkede i en aarrække, sidst som oversergent. Han blev derefter forvalter ved Magasin i København.

I ægteskabet er børnene V. B. 1. - V. B. 3.

V. B. 1.

Martin Lambert Martinsen er født den 27. juli 1889 i Viborg. Han blev gift den 5. november 1916 i Garnisons kirke i København med Astrid Lovise Jensen, der er født den 18. juni 1891 i København som datter af kusk Anders Jensen og hustru Maren Stine Stage.

Bosat: Lille Karlsmindevej 49, Hundested.

Martin Lambert Martinsen gennemgik først Hærens elevskole paa Frederiksberg slot fra 1904 til 1907 og fortsatte derefter som underofficer ved Ingeniørregimentet indtil 1916. Han fik derefter ansættelse i Magasin du Nord i København som teknisk inspektør og virkede her til 1954, da han fratraadte med pension.

I ægteskabet er børnene V. B. 1. a. - V. B. 1. b.

V. B. 1. a.

Anne-Lise Martinsen er født den 25. december 1917 i København. Hun blev gift den 18. januar 1941 i Oslo med Per Yngvar Lie, der er født den 15. august 1912 i Oslo som søn af kasserer August Leopold Lie og hustru Benny Sofie Berg.

Bosat: Søndergade 89, Lynæs pr. Hundested.

Anne-Lise Martinsen blev uddannet som husholdningslærerinde paa Den Suhrske Husmoderskole i København i 1941, og hun har nu ansættelse som saadan i Hundested kommuneskole samt

om vinteren paa ungdomsskolen.

Per Yngvar Lie gennemgik uddannelse ved journalistik samt ved biblioteksvæsenet og har været beskæftiget som redaktør og bibliotekar. Han har desuden virket som driftsbestyrer, disponent og sekretær. - Per Yngvar Lie har været norsk mester i 1500 m løb i 1934, i 800 + 1500 m i 1935 og i 800+1500 m i 1939. I perioden 1938 til 1940 underviste han som skilærer.

I ægteskabet er datteren V. B. 1. a. 1).

V. B. 1. a. 1)

Helle-Vibeke Lie er født den 16. april 1943 i København. Hun blev gift første gang i august 1963 med cand. mag. Lars Bonnevie, der er født den 7. marts 1941 i København. Ægteskabet opløstes, og hun blev gift anden gang i februar 1968 med Erik Højland-Christensen, der er født i november 1943.

Bosat: Havnegade 13 b, København K.

Helle-Vibeke Lie er stud. jur. og Erik Højland-Christensen er officer.

V. B. 1. a. 1)a Maria Benedikte Bonnevie er født den 15. februar 1964 i Farum.

V. B. 1. a. 1)b Pernille Højland-Christensen er født den 29. juni 1968 paa Frederiksberg.

V. B. 1. b.

Birthe Martinsen er født den 20. oktober 1921 i København. Hun er gift med Lars Cortsen.

Bosat: Havnegade 11⁴, København K.

Lars Cortsen er grosserer.

V. B. 2.

Ane Marie Martinsen er født i juli 1893 i København, og hun døde i 1966. Hun blev gift den 28. oktober 1917 med Frederik Heinrich Lynov, der er født i 1890 og døde i 1945.

Bosat: Holsteinsgade 21, København Ø.

Frederik Heinrich Lynov var premierløjtnant.

I ægteskabet er børnene V. B. 2. a. - V. B. 2. c.

V. B. 2. a.

Inge Lynov er gift med fabrikant Hansen.

Bosat: Kirkevej 40, Sorø.

V. B. 2. b.

Karen Anna Lynov er født den 9. juli 1925 i København. Hun blev gift den 26. maj 1950 i Gentofte med Svend Scheving Christensen, der er født den 20. august 1908 i København som søn af grosserer Aksel Christensen og hustru Ingeborg Scheving Andersen.

Bosat: Carl Nielsens Alle 1, København Ø.

Karen Anna Lynov gik i Ingrid Jespersens pigeskole i København og tog præliminæreksamen i 1942. Hun gennemgik derefter uddannelse som sygeplejerske.

Svend Scheving Christensen gik i skole i Lyngby og tog studentereksamen i 1926. Han studerede derefter jura og bestod sin juridiske embedseksamen i 1937, hvorefter han fik ansættelse i finansministeriet, hvor han virker som kontorchef.

V. B. 2. b. 1) Lars Scheving Christensen er født den 30. marts 1953 i København.

V. B. 2. b. 2) Hans Scheving Christensen er født den 27. juni 1958 i København.

V. B. 2. c.

Jørgen Lynov er luftkaptajn i S. A. S.

Bosat: Folehavevej 53, Hørsholm.

V. B. 3.

Erik Peter Lambert Martinsen er født den 5. september 1895 i Viborg. Han blev gift den 15. juli 1922 i København med Irma Astrid Buhl, der er født den 9. januar 1896 i København som datter mejeriejer Anton Buhl og hustru Marie Dorthea Jørgensen.

Bosat: Madvigs Alle 2, København V.

Erik Peter Lambert Martinsen gik i skole i Viborg samt paa Den Classenske Legatskole i København. Han fortsatte paa Købmandsskolen, og i 1910 begyndte han uddannelse i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. Her virkede han nu i 56 aar og avancerede efterhaanden til ekspeditionssekretær.

Irma Astrid Buhl gik i skole i København og tog studentereksamen i 1913 paa Frederiksberg. Hun uddannedes i klaverspil og havde et ophold i England i 1½aar.

I ægteskabet er ingen børn.

V. C.

Ane Kathrine Lambertsen er født den 26. oktober 1875 i Sahl, og hun døde i marts 1917 i Aarhus. Hun blev gift den 10. februar 1901 i Aarhus med Heinrich Vilhelm Bech, der er født den 13. januar 1878 i Aarhus. Han er søn af fabriksarbejder Søren Nielsen Bech og hustru Kathrine Christensen Stronge, og han døde i maj 1923 i Aarhus.

Bosat: Aarhus.

Heinrich Vilhelm Bech var slagtermester.

I ægteskabet er børnene V. C. 1. - V. C. 3.

V. C. 1.

Lilly Bech er født i Aarhus i 1909, og hun døde samme aar.

V. C. 2.

Gerda Marie Kathrine Lambertsen Bech er født den 19. januar 1911 i Aarhus.

Bosat: Special Skin Clinic, 40. An Tou Hsiang, Yen Ping Li, Changhua, Taiwan.

Gerda Marie Kathrine Lambertsen Bech lærte efter skolegangen husgerning og var bl. a. en tid i England. Hun havde et ophold paa Haslev udv. højskole og blev derpaa sygeplejeuddannet paa Bispebjerg hospital. Efter et bibelskoleophold i Edinburgh udsendtes hun som missionær til Manchuriet, hvor hun virkede i 10 aar. Hun vendte derpaa tilbage til Danmark og var beskæftiget i forsorgsarbejdet, bl. a. paa mødreheimmet Risvangen samt paa folkekuren i Hald. Siden 1955 har hun arbejdet blandt spedalske paa Taiwan.

V. C. 3.

Kamma Sørine Lambertsen Bech er født den 12. marts 1913 i Aarhus. Hun blev gift den 8. juli 1934 i Frederiksberg kirke med Børge Laurents, der er født den 8. oktober 1909 paa Frederiksberg som søn af handelshetjent Søren Peter Alexander Laurents og hustru Jensine Cathrine Bech.

Bosat: Lystrupvej 23, Brønshøj.

Kamma Sørine Lambertsen Bech har de sidste 18 aar været beskæftiget som husmoder-afløser .

Børge Laurents tog realeksamen fra Skt. Petri realskole. Han var i 31 aar beskæftiget i Andrea's P. Holms vinhandel paa Frederiksberg og har derefter de sidste 13 aar virket som bogholder i Aalborg Portland Cementfabriks afdeling i Karlstrup.

I ægteskabet er børnene V. C. 3. a. - V. C. 3. d.

V. C. 3. a.

Kirsten Laurents er født den 28. juli 1935 i København. Hun blev gift den 31. maj 1958 i Brønshøj med Torben Høeg, der er født den 17. september 1928 i København som søn af civilingeniør Harald Høeg og hustru Ebba Kofoed-Hansen.

Bosat: Raadhusvej 54, Ballerup.

Kirsten Laurents gik i skole i Brønshøj, hvor hun i 1952 tog realeksamen. Hun blev uddannet som teknisk tegnerske hos fa. F. L. Smidth & Co. A/S, og hun virkede her til november 1958.

Torben Høeg tog realeksamen fra Metropolitanskolen i København. Han udlærtes som maskinarbejder hos fa. H. Nielsen & søn og dimitteredes i 1953 som maskiningeniør fra Københavns Teknikum. En tid arbejdede han ved Københavns Sporveje, og siden 1957 har han

haft ansættelse hos fa. F. L. Smidt & Co. A/S, Valby.

V. C. 3. a. 1) Erik Michael Høeg er født den 15. maj 1959 paa Frederiksberg.

V. C. 3. a. 2) Henning Høeg er født den 6. januar 1962 paa Frederiksberg.

V. C. 3. a. 3) Bente Høeg er født den 10. juli 1965 paa Frederiksberg.

V. C. 3. a. 4) Lene Høeg er født den 26. marts 1969 paa Gentofte amtssygehus.

V. C. 3. b.

Jørgen Frank Laurents er født den 11. marts 1937 i København. Han er gift med Conny Hviid Nielsen, der er født den 27. september 1931 i København.

Bosat: Bavnestedet 93, Værløse.

Jørgen Frank Laurents er korrespondent og Conny Hviid Nielsen er overassistent.

V. C. 3. c.

Viggo Kaj Laurents er født den 11. februar 1939 i København. Han blev gift den 20. februar 1960 i Brønshøj med Lise Margrethe Engelsted Jonassen, der er født den 26. november 1938 i Bispebjerg sogn, som datter af smedemester Axel Valdemar Engelsted Jonassen og hustru Alice Bryske.

Bosat: Gaarslevvej, Hvidbjerg pr. Børkop.

Viggo Kaj Laurents gik i skole i Brønshøj og tog realeksamen i 1956. Han udlæertes som maskinarbejder i 1960 paa Valby Maskinfabrik & Jernstøberi A/S og dimitteredes i 1963 fra Københavns Maskinteknikum som ingeniør med produktionsteknik som speciale. Fra 1963 til 1965 aftjente han sin værnepligt og hjemsendtes som sergent, og efter i 2 aar at have været beskæftiget bl. a. som arbejdsstudiechef paa Randers Rebslaeri A/S blev han i 1968 ansat som saadan i fa. Rahbekfisk i Fredericia, hvor han nu er avanceret til driftsleder. - Viggo Kaj Laurents er gruppeleder for K. F. U. M. spejderne i Gaarslev.

Lise Margrethe Engelsted Jonassen gik i Grøndalsvænge skole. Hun uddannedes som bogholderske hos fa. S. C. Sørensen A/S, København i 1958 og tog desuden handelsmedhjælpereksamen. Fra 1959 til 1962 var hun sekretær i fa. Elektra, og fra 1962 til 1965 havde hun derpaa ansættelse som assistent paa H. C. Ørstedsinstituttet.

V. C. 3. c. 1) Frank Engelsted Laurents er født den 1. april 1963 paa Frederiksberg.

V. C. 3. c. 2) Allan Engelsted Laurents er født den 5. april 1965 paa Frederiksberg.

V. C. 3. c. 3) Flemming Engelsted Laurents er født den 15. september 1966 i Randers.

V. C. 3. d.

Agnete Laurents er født den 8. februar 1943 i København. Hun blev gift den 15. maj 1965 i Brønshøj med Poul Kerff Michelsen, der er født den 6. juni 1942 i København som søn af bogbindermester Kaj Thorkild Anton Anders Michelsen og hustru Ellen Kerff Jensen.

Bosat: Lilletoften 94, Skovlunde.

Agnete Laurents gik i skole i Brønshøj, hvor hun tog realeksamen i 1959. Hun uddannedes som teknisk tegner i 1962 hos fa. F. L. Smidth & Co., A/S og var beskæftiget som saadan i samme firma indtil 1967.

Poul Kerff Michelsen gik i Sundbyøster skole og tog realeksamen i 1959. I 1960 bestod han adgangseksamen til Danmarks tekniske Højskole, i 1966 dimitteredes han som civilingeniør, og efter i 3 aar at have været licentiatstuderende ved højskolen fik han ansættelse ved Atomenergikommissionens forsøgsanlæg paa Risø.

V. C. 3. d. 1) Tine Kerff Michelsen er født den 11. januar 1968 i Glostrup.

V. D.

Frank Lambertsen er født den 28. december 1880 i Sahl, og han døde den 22. januar 1883 samme sted.

V. E.

Frank Lambertsen er født den 11. maj 1883 i Sahl, og han døde den 21. maj samme aar.

V. F.

Søren Anker Frank Lambertsen er født den 27. januar 1886 i Sahl, og han døde den 16. oktober 1954 i Helsingfors, Finland. Han blev gift den 22. juni 1912 i Helsingfors med Ella van der Hage. Hun er født den 14. maj 1886 i Norrköping, Sverige, som datter af bygmester og entreprenør Henrik van der Hage og hustru Eva Johansson, og hun døde den 23. maj 1958 i Helsingfors.

Bosat: Helsingfors, Finland.

Søren Anker Frank Lambertsen gik i skole i Sahl og var desuden elev paa teknisk skole i Viborg. Han udlærtes som fotograf i Aarhus og kom i 1907 til Sverige, hvor han først arbejdede ved Hedlunds Fotografi och Föörstoringsaffär i Norrköping og derefter ved et fotofirma i Eskilstuna samt ved dettes filial i Torshälla. I 1910 rejste han til Åbo i Finland, og efter en tid som fotograf i denne by havde han i en aarrække ansættelse ved Matti Roines Föörstoringsaffär i Helsingfors. I 1935 blev han teknisk leder for Helsingfors Glassfabrik, men da virksomheden under krigen standsede paa grund af varemangel blev han fotograf og retuschør ved Fotografi- och Föörstoringsaffären Suomi, hvor han virkede indtil sin død.

Ella van der Hage gik i skole i Norrköping og stod derefter i fotograflære i samme by. Hun arbejdede nu ved et firma i Eskilstuna samt ved Hedlund i Norrköping indtil 1910, da hun rejste til Åbo i Finland. Hun var senere ansat dels ved Matti Roines Föörstoringsaffär og dels ved Föörstoringsaffären Suomi.

Søren Anker Frank Lambertsen og hustru kom til Finland medens landet endnu var storfyrstendømme under den russiske zar. De oplevede her den russiske revolution og den finske borger.- og frihedskrig 1918 og fik deres hjem beskadiget under den finske vinterkrig 1939-1940 samt under den anden krig 1941-1944.

I ægteskabet er sønnen V. F. 1.

V. F. 1.

Peter Stig Bjørn Lambertsen er født den 23. januar 1915 i Helsingfors, Finland. Han blev gift den 7. oktober 1950 i Birmingham, England, med Margaret Louise Fletcher, der er født den 9. december 1921 i Birmingham som datter af sølvsmed Walter Fletcher og hustru Louisa Brett.

Bosat: Fältspatsvägen 5-9/I/48, Helsingfors 71, Finland.

Peter Stig Bjørn Lambertsen tog studentereksamen i 1932 fra Svenska Lyceum i Helsingfors og dimitteredes i 1937 som fil. mag. fra Helsingfors universitet. En tid virkede han nu som lærer i engelsk, tysk og svensk ved svenske skoler i Helsingfors samt som lektor i engelsk ved Svenska Lyceum, og fra 1948 til 1951 var han ansat ved The BBC Monitoring Establishment i England. Han har siden 1954 været lærer ved Helsingfors universitet, fra 1966 som lektor i dansk og dansk litteratur. - Peter Stig Bjørn Lambertsen er formand for the International Committee ved the International Friendship League og har i denne egenskab deltaget i talrige konferencer i mange lande. Han har endvidere foretaget undersøgelser vedrørende sprog- og skoleforholdene i Sydslesvig. - Peter Stig Bjørn Lambertsen, der er dansk statsborger, deltog i den finsk-russiske vinterkrig 1939-1940 som intendant ved Dansk Røde Kors' finlandsambulance under professor Ole Chievitz og var endvidere fra 1941 til 1942 kommandant for et feltlazaret. Han er dekoreret med "Dansk Røde Kors' Ærestegn", "Finlands Fri-

hetskors med svärd och spänne af IV. KL.", "Frihetsmedaljen II. KL.", "Vinterkrigets Minnesmedalj" og "Fortsættningsskrigets Minnesmedalj".

Margaret Louise Fletcher gik i skole i Birmingham og arbejdede derefter som bogholder ved forskellige firmaer i samme by. Under krigen deltog hun som radar-operatør ved luftværnsartilleriet, først i England og derpaa, efter invasionen, i Belgien og Tyskland. Hun er britisk statsborger.

V.F.1.a. Ann Kirsten Lambertsen er født den 23. juni 1956 i Helsingfors.

V.F.1.b. Elizabeth Ella Louise Lambertsen er født den 15. marts 1959 i Helsingfors.

VI. Christine Lambertsdatter

er født den 28. oktober 1843 i Laastrup, og hun døde den 12. juli 1915 i Ulbjerg. Hun blev gift den 7. oktober 1869 i Laastrup med Peder Nielsen (Eskildsen). Han er født den 18. maj 1844 i Ulbjerg som søn af Niels Mortensen og hustru Else Johanne Pedersdatter, og han døde den 14. oktober 1907 i Ulbjerg.

Bosat: Ulbjerg.

Peder Nielsen (Eskildsen) lærte landbruget og havde i en aarrække et husmandssted i Ulbjerg.

Christine Lambertsdatter havde med en Jens P. Madsen fra Skals sønnen VI. A. og med Peder Nielsen (Eskildsen) børnene VI. B. -VI. E.

VI. A.

Jens Peder Madsen er født den 1. marts 1868 i Laastrup, og han døde den 12. marts samme aar.

VI. B.

Niels Nielsen Eskildsen, der i 1906 fik navneændring fra Niels Nielsen, er født den 4. april 1870 i Ulbjerg. Han var gift og havde i sit ægteskab 4 børn, hvis adresser imidlertid ikke kendes.

Bosat: Aarhus.

Niels Nielsen Eskildsen udlærtes som kolonialkommis og boede i Kolding nogle aar. Senere var han i en aarrække inspektør indenfor forsikringsbranchen, og de sidste aar boede han og hans hustru i Aarhus.

VI. C.

Lambert Frank Eskildsen, der i 1906 sammen med sine børn fik navneændring fra Nielsen, er født den 19. juli 1871 i Ulbjerg, og han døde den 27. april 1950 i Viborg. Han blev gift ca. 1894 med Jørgine Kirstine Jørgensen. Hun er født den 17. juni 1872 i Rostrup som datter af kroejer Peter Jørgensen og hustru Ane Marie Povlsen, og hun døde den 18. oktober 1960 i Viborg.

Bosat: Viborg.

Lambert Frank Eskildsen gik i skole i Ulbjerg. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente paa forskellige gaarde, hvorefter han fik ansættelse hos købmand Bilgrav i Viborg, hvor han virkede, indtil han blev kommunalt bybud i Viborg. Samtidig med denne bestilling drev han i en aarrække vognmandsforretning, som afstodes til sønnen Hans Peter.

Jørgine Kirstine Jørgensen gik i skole i Rostrup. Hun lærte efter skolegangen husgering og tjente forskellige steder, bl. a. hos købmand Bilgrav i Viborg.

I ægteskabet er børnene VI. C. 1. -VI. C. 8.

VI. C. 1.

Marie Kristine Eskildsen er født den 27. august 1894 i Viborg. Hun blev gift den 17. november 1917 i Viborg med Martin Pedersen, der er født den 2. juli 1891 i Vissing som søn af husmand Peder Pedersen og hustru Else Marie. Han døde den 11. november 1956 i Hinnerup, Haldum sogn.

Bosat: Nørregade 7, Hinnerup.

Marie Kristine Eskildsen gik i skole i Viborg. Hun lærte husgerning og havde forskellige pladser, bl. a. 3½ aar hos gaardejer P. Thøgersen i Sjørup. I 1914 var hun elev paa Vallekilde højskole.

Martin Pedersen gik i skole i Vissing. Han arbejdede derefter ved landbruget forskellige steder afbrudt af militærtjeneste ved fodfolket i København i 1911. I 1918 blev han ansat som landpostbud i Lerbjerg og forflyttedes derefter i 1920 til Hinnerup, hvor han virkede som postbud indtil 1956, da han tog sin afsked. - Martin Pedersen var medlem af bestyrelsen for centralforeningen af landpostbude og desuden i flere aar medlem af skolekommissionen.

I ægteskabet er børnene VI. C. 1. a. - VI. C. 1. d.

VI. C. 1. a.

Aage Frank Pedersen er født den 17. oktober 1918 i Svejstrup, Lyngaa sogn. Han er gift med Dagny.

Bosat: Markusminde pr. Lading.

Aage Frank Pedersen er husmand.

VI. C. 1. a. 1) Birthe Frank Pedersen er født den 14. maj 1947.

VI. C. 1. a. 2) Flemming Frank Pedersen er født den 17. september 1950.

VI. C. 1. a. 3) Arne Frank Pedersen er født den 21. december 1953.

VI. C. 1. a. 4) Jytte Frank Pedersen er født den 17. februar 1958.

VI. C. 1. a. 5) Lena Frank Pedersen er født den 10. juli 1965.

VI. C. 1. b.

Else Marie Pedersen er født den 29. november 1919 i Svejstrup, Lyngaa sogn. Hun blev gift den 10. maj 1947 i Haldum med Niels Henning Pedersen, der er født den 16. juni 1917 i Tinning, Foldby sogn, som søn af murermester Christian Pedersen og hustru Johanne Rasmine Christensen.

Bosat: Aagade, Hinnerup.

Else Marie Pedersen gik i skole i Hinnerup. Hun lærte husgerning og havde forskellige pladser ved dette, bl. a. i Skanderborg og i Hinnerup.

Niels Henning Pedersen gik i skole i Tinning og havde desuden et ophold paa Egaa efter-

skole samt senere paa Hadsten højskole. Han uddannedes ved landbruget og havde forskellige pladser ved dette, indtil han i 1947 blev ansat ved postvæsenet i Hinnerup, hvor han siden har virket som landpostbud. I sin fritid arbejder han desuden for forsikringsselskabet Baltica.

I ægteskabet er børnene VI. C. 1. b. 1)-VI. C. 1. b. 2),

VI. C. 1. b. 1).

Karin Pedersen er født den 11. august 1942 i Aarhus. Hun blev gift den 26. december 1963 i Haldum med Erik Søgaard Nielsen, der er født den 20. september 1941 i Hinnerup, Haldum sogn, som søn af arbejdsmand Harald Christian Søgaard Nielsen og hustru Ida Marie Bundgaard.

Bosat: Alsgade 40 c, Sønderborg.

Karin Pedersen havde efter skolegangen et ophold paa Egaa efterskole. Hun udlærtes som damefrisør i 1962 og arbejdede som saadan en tid, bl. a. i Sønderborg.

Erik Søgaard Nielsen tog realeksamen og kom derefter ind ved militæret som math ved flyvevaabenet i Karup. I 1963 rejste han til Sønderborg og fik ansættelse ved DSB, hvor han nu virker som portør.

VI. C. 1. b. 1)a. John Søgaard Nielsen er født den 13. november 1964 i Sønderborg.

VI. C. 1. b. 1)b. Ulla Søgaard Nielsen er født den 28. oktober 1968 i Sønderborg.

VI. C. 1. b. 2)

Christian Pedersen er født den 4. maj 1949 i Hinnerup, Haldum sogn.

Han er kokelev.

VI. C. 1. c.

Grethe Pedersen er født den 13. november 1923 i Hinnerup, Haldum sogn.

Bosat: Nørregade 7, Hinnerup.

Grethe Pedersen er invalidepensionist.

VI. C. 1. d.

Jørgen Vagn Pedersen er født den 26. maj 1925 i Hinnerup, Haldum sogn. Han blev gift den 17. september 1947 i København med Mary Axelsen, der er født den 31. marts 1924 i Karlby som datter af Alfred Emil Nielsen og Martha Marie Axelsen.

Bosat: Dalvangsvej 40, st., Glostrup.

Jørgen Vagn Pedersen gik i skole i Hinnerup og arbejdede derefter i 5 aar ved landbruget. I 1944 fik han ansættelse som ekstraarbejder ved DSB i Varde, og fra 1946 til 1947 aftjente han sin værnepligt ved Livgarden i København, hvorefter han en tid var beskæftiget som banepor-tør i Aarhus. I 1954 udnævntes han til togbetjent i København, og han virkede nu som saadan indtil 1. juli 1968, da han, efter at have bestaaet togførereksamen, blev udnævnt til togfører.

Mary Axelsen gik i skole i Tinning samt i Hinnerup og blev derefter uddannet ved husgering. Hun var beskæftiget som stuepige paa forskellige store godser indtil giftermålet og har derefter i perioder haft udearbejde.

VI. C. 1. d. 1) Lis Ellinor Pedersen er født den 13. april 1949 i Aarhus.

Hun tog studentereksamen i 1968 og læser nu til cand. pharm.

VI. C. 1. d. 2) Britt Ellinor Pedersen er født den 24. august 1950 i Aarhus.

VI. C. 2.

Hans Peter Eskildsen er født den 26. juli ca. 1897, og han døde i 1967. Han var gift med Agnes, men i ægteskabet er ingen børn.

Bosat: Gravene 31 A, Viborg.

Hans Peter Eskildsen var vognmand.

VI. C. 3.

Franziska Eskildsen er født den 18. marts 1899, og hun døde i 1961. Hun var gift med Christian Jensen.

Bosat: Oddesund.

Christian Jensen er liniearbejder.

I ægteskabet er 4 børn bl. a. en søn Ejvind Pedersen, der er skibsbygger og bor Hanstholmvej 1, Vanløse.

VI. C. 4.

Eigil Frank Eskildsen er født den 26. januar 1904 i Viborg. Han blev gift den 10. november 1934 i Viborg med Anna Johanne Kirstine Jespersen, der er født den 13. september 1907 i Viborg som datter af møllebygger Niels Christian Jespersen og hustru Dorthea Petrine Jensen.

Bosat: St. Sct. Mikkelsgade 29, Viborg.

Eigil Frank Eskildsen gik i skole i Viborg. Han arbejdede ved landbruget i forskellige pladser og virkede desuden en tid som chauffør. Senere udlærtes han som skomager, og siden 1929 har han drevet skomagerværksted i Viborg. Sideløbende hermed har han akvarieforretning. - Eigil Frank Eskildsen er medlem af bestyrelsen for Skomagerlauget i Viborg.

Anna Johanne Kirstine Jespersen gik i skole i Viborg og uddannedes derefter ved husgering. Hun havde først plads 7 aar hos musiklærerinde frk. Christensen i Viborg og var derpaa i 7 aar kokkepige paa Viborg Amts og Bys sygehus.

I ægteskabet er sønnen VI. C. 4. a.

VI. C. 4. a.

Jørgen Eskildsen er født den 25. april 1938 i Viborg. Han blev gift den 25. marts 1967 i Vejerslev med Grethe Giversen Larsen, der er født den 14. juli 1946 i Skringstrup, Skals sogn, som datter af arbejdsmand Viggo Senius Larsen og hustru Elly Giversen Nielsen.

Bosat: Vestervangsvej 51, Viborg.

Jørgen Eskildsen gik i skole i Viborg, hvor han tog realeksamen i 1955. Han udlærtes som bygningsnedker og aftjente sin værnepligt ved artilleriet i København 1960-1961. Efter en tid at have arbejdet som svend etablerede han i 1966 egen virksomhed i Viborg, som han stadig driver.

Grethe Giversen Larsen gik i skole i Vejerslev og tog i 1964 realeksamen fra Nykøbing Mors gymnasium. Hun gennemgik derefter uddannelse som teknisk assistent.

VI. C. 4. a. 1) Peter Giversen Eskildsen er født den 7. juni 1967 i Viborg.

VI. C. 5.

Lambert Svend Aage Eskildsen er født den 31. marts 1906 i Viborg, og han døde den 22. november 1957 samme sted. Han blev gift den 2. juni 1931 i Viborg med Astrid Kathrine Bräuner, der er født den 9. maj 1912 i Smollerup som datter af arbejdsmand Jens Nielsen Bräuner og hustru Mette Marie Pedersen.

Bosat: Skivevej 50, Viborg.

Lambert Svend Aage Eskildsen gik i skole i Viborg. Han arbejdede en tid som vognmandskusk og var derpaa chauffør i faderens forretning afbrudt af militærtjeneste ved dragonerne i Randers. I perioderne 1947-1950 samt 1955-1957 var han beskæftiget ved det amerikanske boreselskab rundt om i landet, og i de mellemliggende 5 aar arbejdede han som remisearbejder ved DSB. Han er nu atter beskæftiget som chauffør.

Astrid Kathrine Bräuner gik i skole i Stoholm. Hun blev uddannet ved husgerning og havde forskellige pladser ved dette. Siden 1959 har hun haft ansættelse paa fysiurgisk hospital i Hald, hvor hun nu er beskæftiget som sygehjælper paa revalideringsafdelingen.

I ægteskabet er datteren VI. C. 5. a.

VI. C. 5. a.

Bente Eskildsen er født den 8. september 1932 i Viborg. Hun blev gift den 6. februar 1954 i Viborg med Niels Dalsgaard Nielsen, der er født den 12. december 1925 som søn af landmand Niels Dalsgaard Nielsen og hustru Jensine Theilgaard.

Bosat: Aabrinken 6, Tapdrup pr. Viborg.

Bente Eskildsen gik i skole i Viborg. Hun uddannedes som plejerske paa Statshospitalet i Viborg, hvor hun tog eksamen i 1952, og her virker hun stadig.

Niels Dalsgaard Nielsen gik i skole i Simested og i Fjeldsø. Han lærte landbruget og havde forskellige pladser paa egnen, afbrudt af militærtjeneste i Viborg i 1947. Efter i 12 aar at have kørt som chauffør for vognmænd i Løvel og i Tapdrup fik han i 1962 ansættelse ved Viborg Amts Vejevæsen.

VI. C. 5. a. 1) Margit Dalsgaard Nielsen er født den 23. september 1954 i Viborg.

VI. C. 5. a. 2) Svend Dalsgaard Nielsen er født den 8. august 1957 i Tapdrup.

VI. C. 6.

Elly Jørgine Eskildsen er født den 24. august 1909 i Viborg. Hun blev gift den 26. december 1933 i Viborg med Olaf Thomsen, der er født den 13. juli 1909 i Grønbæk som søn af malermester Peter Møller Thomsen og hustru Maren Kirstine Jørgensen.

Bosat: Amagerbrogade 98, København S.

Elly Jørgine Eskildsen gik i skole i Viborg. Hun lærte husgerning og havde forskellige pladser ved dette. Desuden var hun i 10 aar ansat paa en radiofabrik.

Olaf Thomsen gik i skole i Viborg. Han udlærtes som frisør og aftjente sin værnepligt i Viborg 1930-1932. I 10 aar arbejdede han som frisør i København og havde derefter en tid forskelligt arbejde, indtil han i 1943 fik ansættelse paa en galvaniseringsanstalt paa Amager, hvor han er elektrogalvanisør. - Olaf Thomsen blev i 1947 domsmand og virkede nogle aar som saadan i bl. a. efterkrigsretssager.

I ægteskabet er børnene VI. C. 6. a. -VI. C. 6. b.

VI. C. 6. a.

Hanne Thomsen er født den 26. september 1937 paa Amager. Hun blev gift den 12. maj 1962 i København med Jacques Hermann, der er født den 11. september 1918 i København som søn af kontorchef, cand. jur. Jacques Hermann og hustru Ingeborg Müller Beruth.

Bosat: Valbygaardsvej 43, Valby.

Hanne Thomsen gik i skole paa Amager, hvor hun i 1954 tog realeksamen. Hun blev uddannet indenfor Københavns Kommunes Skattevæsen, hvor hun, efter at have bestaaet eksamen fra et 5-aarigt kursus, var beskæftiget indtil giftermålet.

Jacques Hermann gik i skole i København og tog i 1934 realeksamen fra Kastrup kost- og realskole. Han uddannedes indenfor Københavns Kommunes Skattevæsen, hvor han bestod eksamen efter et 5-aarigt kursus, og nu er fuldmægtig. I 1945-1947 aftjente han sin værnepligt og hjemsendtes som løjtnant af linien. - Jacques Hermann, der er ivrig arkæolog og har fundet flere bopladser, bl. a. Ærtebøllekulturen, er medlem af oldskriftsselskabet under Nationalmuseet. Han er desuden filatelist og redaktør af bladet "Frimærkesamléren" og har fra Tyskland modtaget anerkendelse med sølvmedalje for særlige tjenester indenfor filatelien. Han er nu kaptajn i hjemmeværnsdistrikt 4 og har endvidere i nogle aar virket som kursusleder under A. O. F. Jacques Hermann har taget baade fodbold- og cricketdommereksamen.

VI. C. 5. a. 1) Grith Hermann er født den 26. juli 1962 i Valby.

VI. C. 5. a. 2) Jacques Hermann er født den 15. december 1963 i Valby.

VI. C. 6. b.

Lene Thomsen er født den 23. juli 1945 i København. Hun blev gift i København med Carl Istrup Houlberg, der er født den 6. maj 1941 i Esbjerg som søn af Peder Istrup og hustru Astrid Nielsen Houlberg.

Bosat: Teglværksgade 2⁴, København Ø.

Lene Thomsen tog mellemskoleeksamen fra Højdevangens skole og bestod i 1964 studentereksamen fra Christianshavns gymnasium. Hun studerer nu psykologi ved Københavns universitet.

Carl Istrup Houlberg tog først mellemskoleeksamen og bestod senere studentereksamen fra Esbjerg statsskole. Han begyndte at studere medicin, men afbrød dette og aftjente sin værnepligt. Han studerer nu psykologi ved Københavns universitet.

VI. C. 7.

Oluf Børge Eskildsen er født den 13. oktober 1911 i Viborg. Han blev gift den 4. september 1933 i Viborg med Edith Mathilde Bräuner, der er født den 9. november 1914 i Vroue som datter af arbejdsmand Jens Nielsen Bräuner og hustru Mette Marie Pedersen.

Bosat: Herninggade 12⁵, København Ø.

Oluf Børge Eskildsen gik i skole i Viborg. Han arbejdede en tid i faderens vognmandsforretning og aftjente sin værnepligt ved artilleriet i Aarhus 1932-1933. Efter en tid at have været ansat i fa. Løgstrups produkthandel, Viborg afd., fik han i 1939 beskæftigelse indenfor fængselsvæsenet ved statsfængslet i Horsens. Siden 1957 har han virket som vagtmester ved fængselsvæsenet i København. - Oluf Børge Eskildsen har i 6 aar været bestyrelsesmedlem i arrestfunktionærernes organisation.

Edith Mathilde Bräuner blev efter skolegangen uddannet ved husgerning og havde forskellige pladser ved dette, bl. a. 3 aar hos konsulent Tøttrup, Bruunshaab.

I ægteskabet er børnene VI. C. 7. a. - VI. C. 7. b.

VI. C. 7. a.

Birthe Vickie Eskildsen er født den 7. september 1939 i Horsens. Hun blev gift den 30. juni 1962 i København med Svend Allan Hillestrøm, der er født den 11. februar 1943 i København som søn af Bertram Hillestrøm og hustru Hilma Pedersen.

Bosat: Kildevældsgade 65, København Ø.

Birthe Vickie Eskildsen fik efter bestaaet mellemskoleeksamen samt handelsmedhjælpereksamen uddannelse paa kontoret i A/S Profa, hvor hun derefter virkede som bogholderske indtil 1966.

Svend Allan Hillestrøm er beskæftiget som vinduespolerer og virker desuden som tilsynsmand i en af Jehovas Vidners menigheder i København.

VI. C. 7. a. 1) Henrik Hillestrøm er født den 6. maj 1966 i København.

VI. C. 7. b.

Henning Frank Eskildsen er født den 19. april 1948 i Viborg. Han er gift med Hanne Valborg Henriksen.

Bosat: Solitudevej 18⁴, København N.

Henning Frank Eskildsen er maler.

VI. C. 8.

Henry Viggo Eskildsen er født den 28. september 1913 i Viborg.

Bosat: Vejlands Alle 47, København S.

Henry Viggo Eskildsen gik i skole i Viborg. Han arbejdede derefter paa Viborg mejeri i 6 aar og aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Aalborg i 1934. Efter at have haft forskellige pladser i Viborg samt i København har han siden 1947 haft ansættelse som chaufførmedhjælper i papirfirmaet Jørgen Scherbeck, København.

VI. D.

Else Johanne Eskildsen, der i 1906 fik navneændring fra Else Johanne Nielsen, er født den 6. august 1880 i Ulbjerg.

Hun emigrerede i 1904 til Argentina, hvor hun blev gift. Ægteparret drev i en aarrække en farm i nærheden af Buenos Aires, og efter mandens død blev farmen overtaget af en søn.

VI. E.

Anton Carl Eskildsen, der i 1906 fik navneændring fra Anton Carl Nielsen, er født den 8. januar 1885 i Ulbjerg.

Han udlærtes som mejerist og rejste derefter til Lolland, hvor han blev gift og i en aarrække virkede som mejeribestyrer paa Korterup mejeri. I ægteskabet er 3 børn, hvis adresser imidlertid ikke kendes.

VII. Jørgen Christian Lambertsen

er født den 20. oktober 1845 i Laastrup, og han døde den 28. oktober samme aar.

VIII. Jensine Christiane Lambertsen

er født den 30. januar 1847 i Laastrup.

Af kirkebogen fremgaar det, at hun i 1869 forlod Laastrup sogn og rejste til Odder. Hvad der herefter er blevet af hende, vides ikke.

IX. Christiane Michaline Lambertsen

er født den 8. januar 1849 i Laastrup, og hun døde den 30. januar 1851 samme sted.

X. Signe Marie Lambertsen

er født den 16. december 1850 i Laastrup, og hun døde den 29. januar 1851 samme sted.

XI, Christiane Michaline Lambertsen

er født den 4. februar 1851 i Laastrup, og hun døde den 28. december 1926 paa sygehuset i Viborg og blev begravet i Løvel. Hun blev gift den 26. oktober 1878 i Hersom med Niels Peter Jensen. Han er født den 25. januar 1849 i Løvel som søn af Jens Jensen Kirkebæk og hustru Hansine Pedersdatter, og han døde den 29. august 1927 i ejendommen Ll. Mikkelsgade 18, Viborg, og blev begravet i Løvel.

Bosat: Løvel.

Niels Peter Jensen var uddannet ved landbruget og drev et husmandssted i Løvel.

Christiane Michaline Lambertsen havde med en Søren Jensen sønnen XI. A. og med sin ægtefælle Niels Peter Jensen børnene XI. B. -XI. J.

XI. A.

Niels Jensen er født den 23. januar 1870 i Laastrup.

Hans videre skæbne kendes ikke.

XI. B.

Lambert Frank Vaarstrøm, der i 1905 fik navneændring fra Lambert Frank Jensen, er født den 30. januar 1879 i Hersom. Han var gift med Kamma Magnussen, men i ægteskabet er ingen børn.

Bosat: København.

Lambert Frank Vaarstrøm gik i skole i Løvel. Han gennemgik uddannelse som murer hos onklen i Skelskør og kom derpaa ind til militæret, hvor han efterhaanden avancerede til korps-officiant og gjorde tjeneste, indtil han gik af med pension. - Lambert Frank Vaarstrøm interesserede sig meget for slægtshistorie og udarbejdede et slægtsregister.

XI. C.

Eansine Jensen er født den 20. december 1880 i Løvel. Hun var gift med Harald Bergmann, der var arbejdsmand.

Bosat: Korsør.

I ægteskabet er ingen børn.

XI. D.

Jens Peter Jensen er født den 12. november 1883 i Løvel, og han døde 1948 i Tacoma, Washington, U. S. A. Han blev gift den 28. april 1922 i København med Martha Sørensen. Hun er født den 26. april 1893 i København som datter af skomager Sørensen, og hun døde 1958 i Seattle, Washington, U. S. A.

Bosat: Tacoma, Washington, U. S. A.

Jens Peter Jensen udlærtes som murer og var derefter sømand i en længere aarrække. Martha Sørensen var inden giftermålet ansat som økonoma ved en skole for vanskelige børn paa Livø.

I ægteskabet er ingen børn.

XI. E.

Anders Jensen er født den 30. december 1885 i Løvel, og han døde den 4. februar 1951 i Tacoma, U.S.A. Han blev gift den 7. februar 1926 i København med Syrena Augusta Laura Jensen Pedersen, der er født den 29. januar 1889 i København som datter af forlægger Niels Peder Pedersen og hustru Laura Henriette Stammerjohann.

Bosat: Masonic Home, Zenith, Washington 98188, U.S.A.

Anders Jensen stod efter skolegangen i lære som maskinist, men ophørte hermed og tog til søs.

Syrena Augusta Laura Jensen Pedersen gik i en privat pigeskole i København og gennemgik derefter et handelskursus, hvorfra hun bestod eksamen med udmærkelse. I flere aar var hun beskæftiget som bogholderske, og de sidste 7 aar før giftermålet havde hun ansættelse ved DSB.

I ægteskabet er datteren XI. E. 1.

XI. E. 1.

Alice Laura Jensen er født den 24. maj 1928 i Tacoma, Washington. Hun er gift med Don Frederik Estes, der er snedker.

Bosat: 906-West Roosevelt, Phoenix, Arizona, U.S.A.

XI. E. 1. a. Dana Frank Estes er født ca. 1947.

Han læser paa et universitet.

XI. E. 1. b. Clifford Wayne Estes er født ca. 1948.

Han er ligeledes universitetsstuderende.

XI. E. 1. c. Teri Colleen Estes er født ca. 1952.

XI. E. 1. d. Anders Paul Estes er født omkring august 1964.

XI. F.

Anton Carl Jensen er født den 10. september 1886 i Løvel. Han blev gift den 10. februar 1914 i Løvel med Jenny Josefine Jønsson, der er født den 18. maj 1896 i Aarhus som datter af stenhugger Niels Jønsson og hustru Ane Jensine Pedersen.

Bosat: Ekkodalen 18, Aarhus.

Anton Karl Jensen gik i skole i Løvel. Han lærte landbruget og tjente bl. a. 5 aar hos gaardejer Laur. Sandborg, Kirkedal, Løvel, samt nogle aar hjemme hos faderen. I 1909 overtog han ejendommen og opførte i 1912 nye bygninger, og i 1913 havde han et ophold paa Kærhave husmandsskole. Efter at have solgt gaarden i 1915 flyttede han til Aarhus, hvor han i mange aar var beskæftiget som havnearbejder, indtil han paa grund af invaliditet maatte op-høre hermed. Han drev derefter i 9 aar en iskiosk. - Anton Karl Jensen var i nogle aar be-styrelsesmedlem af havnearbejdernes fagforening og har desuden i mange aar været formand for lokalafdelingen af foreningen kronisk syge.

Jenny Josefine Jønsson gik i skole i Aarhus. Hun uddannedes ved husgerning og havde forskellige pladser ved dette, bl. a. paa en gaard i Hornslet.

I ægteskabet er børnene XI. F. 1. - XI. F. 3.

XI. F. 1.

Niels Peter Jensen er født den 21. juni 1914 i Løvel, og han døde som 16-aarig af tyfus i Rus-land, medens han sejlede som jungmand.

XI. F. 2.

Frank Lambert Jensen er født den 22. januar 1916 i Aarhus.

Bosat: Tage Hansensgade 27, st., Aarhus.

Frank Lambert Jensen gik i skole i Aarhus. Han arbejdede ved havnen afbrudt af tjene-ste som C. B. betjent under krigen 1940-1945. Siden 1947 har han haft fast ansættelse som havnearbejder i pakhuset hos D. F. D. S., Aarhus havn.

XI. F. 3.

Albert Karl Jensen er født den 24. april 1917 i Aarhus. Han er gift med Lissi Laursen, med hvem han har to børn.

Bosat: Vestergade 82, Aarhus.

Albert Karl Jensen er havnearbejder.

XI. G.

Anton Vilhelm Johannes Jensenius Jensen er født den 2. oktober 1890 i Løvel, og han døde den 20. december samme aar.

XI. H.

Mads Bach Jensen er født den 15. februar 1892 i Løvel, og han døde den 18. oktober 1967 i Aarhus. Han blev gift den 6. november 1925 med Olga Louise Pedersen, der er født den 23.

juni 1898 i Hammel. Hun er datter af stationsforstander Kristen Pedersen og hustru Karen Larsen Poulsen, og hun døde den 24. juni 1960 i Aarhus.

Bosat: Carsten Hauchsvej 4, Aarhus.

Mads Bach Jensen gik i skole i Løvel. Han udlærtes som murer og aftjente sin værnepligt i Viborg samt i Aarhus, hvorefter han udvandrede til U. S. A. I 1926 vendte han tilbage til Aarhus, hvor han begyndte murermesterforretning og bl. a. opførte Thorups vinkælder, der blev bygget i kampesten, samt byggede eget hus. - Mads Bach Jensen havde flere tillidshverv, bl. a. i Dansk Missionsforbund i Aarhus.

Olga Louise Pedersen gik i skole i Tovstrup. Hun udlærtes som blomsterbinderske hos Brdr. Jensen, Frederiks Alle, Aarhus.

I ægteskabet er børnene XI. H. 1. - XI. H. 3.

XI. H. 1.

Eva Bach Jensen er født den 23. maj 1924 i Aarhus, og hun døde den 9. april 1940.

XI. H. 2.

Ruth Bach Jensen er født den 20. september 1927 i Aarhus. Hun blev gift den 3. juli 1948 i Aarhus med Vagn Arne Lodbirk, der i 1947 fik navneændring fra Vagn Arne Jensen. Han er født den 2. februar 1923 i Solbjerg paa Mors som søn af Marius Jensen og hustru Dagmar Mikelsen.

Bosat: Carsten Hauchsvej 4, Aarhus.

Ruth Bach Jensen gik i skole i Aarhus. Hun uddannedes som modist og virkede som saadan, bl. a. hos en frk. Petersen i Nørregade samt hos kgl. hofleverandør frk. Kathrine Rasmussen i Søndergade i Aarhus. I årene efter giftermålet har hun virket med en del hjemmearbejde, og hun er desuden tilsynsførende ved eksamen paa handelsskolen.

Vagn Arne Lodbirk gik i skole i Solbjerg. Han lærte landbruget og var derefter beskæftiget ved F. D. B. i Viby i 5 aar. Siden 1945 har han haft ansættelse som remisearbejder ved DSB i Aarhus. - Vagn Arne Lodbirk deltog i modstandsbevægelsen under besættelsen og blev i 1944 interneret i Frøslev-lejren.

XI. H. 2. a. Kirsten Lodbirk er født den 22. februar 1950 i Aarhus.

Hun er kontorelev.

XI. H. 3.

Elisabeth Bach Jensen er født den 2. juli 1932 i Aarhus. Hun blev gift den 8. september 1956 i Aarhus med John Schrøder Nielsen, der er født den 16. februar 1929 i Aarhus som søn af maskinmester Georg Schrøder Nielsen og hustru Helene Jessen.

Bosat: Gl. Holmevej 3, Holme pr. Højbjerg.

Elisabeth Bach Jensen gik i skole i Aarhus og tog mellemskoleeksamen fra Aarhus Akademi. Hun gennemgik uddannelse som ekspeditrice og er beskæftiget i Magasin du Nord.

John Schrøder Nielsen gik i skole i Aarhus og tog i 1946 realeksamen. Han uddannedes i

i kontorfacet indenfor korn- og foderstofbranchen og tog handelsmedhjælpereksamen i 1949. Fra 1950 til 1951 aftjente han sin værnepligt ved artilleriet i Aarhus og havde derpaa i en kortere periode beskæftigelse paa Hjemmeværnets kontor i Aarhus. Siden 1952 har han været ansat paa Jydsk Telefons hovedkontor, hvor han nu er overassistent, og han har i denne periode bestaaet statskontrolleret prøve i bogføring fra handelshøjskolen samt gennemgaaet Telefonvæsenets to-aarige kursus.

XI. H. 3. a. Torsten Schrøder Nielsen er født den 6. april 1965 i Holme.

XI. J.

Ane Kathrine Jensen er født den 14. maj 1893 i Løvel.

Hun er ugift og har sønnen XI. J. 1.

XI. J. 1.

Michael Bach Jensen.

Bosat: Ths. Nielsensgade 16¹, Aarhus C.

XII. Jørgen Anton Lambertsen

er født den 21. december 1853 i Laastrup, og han døde den 17. maj 1927 samme sted. Han blev gift den 1. december 1882 i Sebber med Ane Marie Nielsen. Hun er født den 30. juli 1858 i Sebber som datter af gaardejer Niels Christian Nielsen (Skriver) og hustru Ane Christensdatter, og hun døde den 17. december 1937 i Laastrup.

Bosat: Laastrup.

Jørgen Anton Lambertsen lærte landbruget og uddannedes endvidere som murer, hvorpaa han virkede som saadan i Laastrup, samtidig med at han drev det efter faderen overtagne husmandssted i Laastrup, som efterhaanden udvidedes ved tilkøb af mere jord. Efter hans død blev ejendommen overtaget af sønnen Kristen.

Af Kristian Frank Skriver, Kongens Lyngby, har vi laant en afskrift af det haandskrevne originalmanuskript til Christen Andersens slægtsberetning. Denne Christen Andersen var en halvbroder til Jørgen Anton Lambertsens hustru Ane Marie Nielsen, hvis moder Ane Christensdatter var gift første gang med Anders Christian Sørensen og efter dennes død anden gang med ovennævnte Niels Christian Nielsen (Skriver). I denne slægtsberetning fortæller Christen Andersen bl. a. om sin moder og stedfader samt om halvsøsteren Ane Marie Nielsen, og da dette stof naturligvis maa have interesse for efterkommere efter Jørgen Anton Lambertsen og Ane Marie Nielsen, bringes det her:

"Kun $\frac{1}{2}$ aar var moder (Ane Christensdatter) enke. En gang i juli holdt hun jaord med Niels Chr. Skriver, der samtidigt flyttede ned til gaarden fra sit fødehjem, Vestre Munkegaard. Brylluppet blev først holdt den 16. oktober. De maa have betragtet ægteskabet som indstiftet af Vorherre, dengang de om sommeren gav hinanden det bindende livsløfte, og den betragtning er rigtig. Præsten er ikke ægteskabsstifter, hans forretning bestaar bare i at give forbindelsen lovlig form. Disse to mennesker lever i ægteskab endnu og kan altsaa, om de lever saa længe, holde guldbryllup 1907. Moder er en haardfør natur og dertil mundrap, noget skrap i det, som det hedder, i de yngre dage temmelig meget, efter mit tykke. Moder har været en ualmindelig handledygtig kvinde. Hvad hun har udrettet de 60 aar, hun nu har været paa gaarden, det gør kun de allerfærreste hende efter. Tidlig paa benene, om sommeren kl. 3 a 4, om vinteren kl. 4 a 5, tog hun fat paa sit arbejde med en ihærdighed, hvis lige jeg ikke har kendt. Om vinteren, morgen og aften, snurrede spinderokken ved lyset af en tællepraas, ikke sjældent maatte natten tages med. Resultatet forelaa i en bunke af linned og 2 a 3 sengs klæder til hver af hendes 6 børn, efterhaanden som de giftede sig. En fattig karl, Niels Kusk fra Sebbersund, som tjente paa gaarden i 11 aar, fik ogsaa en sengs klæder med derfra. I sin soldatertid modtog han fødevarer fra gaarden ligesom moders egne sønner, "hvorfor skulle han ikke det? Han har været os en tro tjener og fik i mange aar en lille løn!" Efter moders mening var Anders den mest ødsle af hendes "soldater". "Han kan bruge alt, hvad jeg sender derud til Aalborg", fortalte hun mig engang. Hun vidste ikke, at Anders i sin godvillighed lod kammeraterne, naar det kneb for dem, holde sig til gode med hans madkasse. Ogsaa i min stedfaders tid blev tjenestefolkene gerne længe paa gaarden, særlig karlene, pigerne mindre, vistnok af hensyn til moders rappe mund. Fader overanstrengte dem ikke ved arbejdet, skældte ikke ud uden tvingende grund. Moder gav god, rigelig og veltillavet kost, stillede dem lige i sin behandlingsmaade med ethvert andet menneske, gav dem lov til at revse os børn, ogsaa med klø,

hvis vi var næsvise mod dem, altsammen noget folkene satte pris paa. Med sin arbejdsomhed forbandt mor stor jævnhed i sin optræden, baade i ord og handling, uden spor af pral i nogen henseende. Hun klædte sig net, i solidt tøj, men ikke fint. Indertøjet skulle svare til det ydre, altsammen rent og propert, gennemført renlighed overalt hørte med til hendes første leveregler. Med foragt udtalte hun sig om de "sjasker", der gik med hullede strømper, laset undertøj under en fin kjole af sirtses - "bomuldsskidt". "De folk er gerne beskidte til midt paa bene-ne". Med saadanne eksempler for øje blev vi børn opdragne, og da æblet ikke falder langt fra stammen, tør jeg sige, at opdragelsen blev til største gavn og velsignelse for os hele vort liv. Moders retskaffenhed, hendes vilje og evne til at lade enhver ske sin ret uden persons anseelse, hendes pligttroskab i sin daglige gerning gik i arv til os alle. Hertil kom at hun forlangte ubetinget lydighed af os, saa længe hun magtede os legemligt og aandeligt; ogsaa dette kom os til gode, fordi "den kan ikke byde, som aldrig har lært at lystre", og de fleste af os kom jo i stillinger, hvor dette at byde gjordes fornødent. Standsforskell kendtes ikke i vort hjem. Ethvert menneske blev respekteret for sin dygtighed og hæderlighed, enten han boede i hytten eller paa borgen.

En sidste blomst skal sættes i min moders mindekrans, den smukkeste af dem alle: Om endskønt hun ikke talte meget om Vorherre, saa bar hun ham dog alle dage i sit hjerte, hvad jeg især fik bevis paa, efter at min barnealder var tilbagelagt. Til mig og min ældste søster udøste hun da sin sjæls indhold, sine glæder, sorger og bekymringer gennem hele hendes lange liv. Mærkeligt nok betroede hun kun brudstykker deraf til sine andre børn. Og saa til slut dette: Aldrig har jeg hørt et eneste utugtigt eller beskidt ord i hendes mund. Er der mennesker paa jord med en ren sjæl, en uplettet vandel, saa hører hun ufejlbarlig til dem. Min hengivenhed for hende, alene af hensyn dertil, kan jeg ikke udtale i ord. Har jeg haft arvelige anlæg til urene tilbøjeligheder, og det har jeg, mine søskende med, er det sikkert, at de ikke stammer fra hende.

Min stedfader (født den 14. marts 1835, død 16. marts 1916). - Det vil alle dage være en betænkkelig sag at træde ind som stedfader eller som stedmoder til en flok børn, fordi ingen kan erstatte de kødelige forældre. Niels Skriver har været os en god stedfader og har forstaaet at vinde vor kærlighed. I besiddelse af en rolig og retskaffen karakter kunne han dog i sin ungdom lade sig henrive til utilbørlige straffe overfor mine helbrødre, naar ophidselsen tog magten over ham. Men adskillige gange, jeg hørte det selv, tirrede moder ham dertil uden at betænke følgerne i forvejen, og naar saa straffen blev for haard, græd hun og bebrejdede ham det med irettesættende udtryk, hvilket jo gav anledning til strid mellem dem. Mig har han aldrig straffet korporligt, vel nærmest paa grund af min legemssvaghed, thi sikkert nok fortjente jeg prygl mange gange for kaade drengestreger. Han var en sjælden dygtig landmand, der ikke sparede sig selv for arbejde, hvorfor gaarden i hans tid blev dreven godt op. Godgørende af naturen ligesom min fader saa han ikke saa nøje paa, om min moder gav os børn af første ægteskab dette eller hint. Et bevis paa dette karaktertræk ses deri, at han gav hver af os stedbørn 800 til 1000 kr. mere, end der var tillagt os i fædrearv. I de 4 aar fra 1856 til -60, jeg paa grund af svaghed maatte blive fra skolen, underviste han mig hjemme i regning, retskrivning og - kortspil, saa jeg ved min fornyede skolegang fra 1860 kunne hamle op med hele skolens børneflokk i alle kundskabsgrene. Da den yngste af mine halvsøskende, Anders, kunne gøre karls arbejde, slog Niels Skriver sig paa hestehandelen, og vedblev der-

med til henimod slutningen af aarhundredet. Fortjenesten, der ikke blev til meget, kunne ikke staa maal med lysten. Nu har han i flere aar ligget stille. Alderdommen gør for ham som for de fleste andre sit krav gældende. Han kan se tilbage paa et godt livsarbejde, der ogsaa kom os børn til gode paa den maade, at vi alle har faaet en god arv.

Sammen med moder avlede han 5 børn, hvoraf det ældste Ane Marie Nielsen blev født 30. juli 1858. Hun blev fra sin tidlige barndom vænnet til strengt arbejde. saa hun allerede i 12-aars alderen maatte erstatte en pige. Blød af karakter kunne hun ikke staa for moders skænd men græd og græd, indtil hun 15-16 aar gl. kunne udføre sin gerning tilfredsstillende. Jeg bebrejdede i ferierne, naar jeg var hjemme, ofte min moder denne strenghed. 1877-78 lærte Marie mejerigerningen paa Villestrup og var derefter meyerske 3 aar paa Lille Restrup i Simsted sogn, hvorfra hun 1882 blev gift med murermester Anton Franck Lambertsen fra Laastrup pr. Skals, hvis trofaste hustru hun siden har været og født ham 9 børn. De har altid levet i smaa kaar uden dog at mangle det nødvendige udkomme. Marie er glad og tilfreds i sin stilling, taalmodig, fredsommelig og fordringsløs som hun er og altid har været."

I Jørgen Anton Lambertsen og Ane Marie Niensens ægteskab er børnene XII. A. -XII. J.

XII. A.

Niels Christian Lambertsen er født den 20. april 1883 i Laastrup, og han døde den 12. juni 1965. Han blev gift den 30. januar 1918 i Laastrup med Birthe Laustsen, der er født den 15. januar 1885 i Sdr. Borup, Laastrup sogn, som datter af gaardejer Laust Jensen og hustru Petrea Madsen.

Bosat: Laastrup pr. Skals.

Niels Christian Lambertsen gik i skole i Laastrup, Sebber og Astrup. Han udlærtes som murer hos faderen, og efter at have gennemgaaet kurser paa bl. a. teknisk skole i Aalborg samt Rødkilde og Køng højskoler blev han elev paa Odense tekniske skole, hvorfra han i 1912 bestod eksamen som bygningskonstruktør. Han arbejdede nu forskellige steder, bl. a. i Tyskland, hvorpaa han slog sig ned i Laastrup som murermester og bygningskonstruktør. Under sit virke her udførte han tegningerne til højskolen i Skals, ligesom han tegnede og opførte flere af omegnens skoler. Et af hans specialer var iøvrigt kampestensmureri, og flere kirkegaardsdiger er hans værk. - Niels Christian Lambertsen havde en lang række offentlige hverv bl. a. som medlem af menighedsraadet og skolekommissionen samt af provstiuvalget, som han sad i i mere end 25 aar.

I ovennævnte Christen Andersens slægtsberetning fortælles følgende om Niels Christian Lambertsen:

"Af deres børn staa den ældste sønnen Niels Chr. Lambertsen, mit hjerte nær. Efter et ophold paa 5 aar hos de gamle i Barmer kom han til mig, 13 aar gl., i 1896 og var her et aar til sin konfirmation i foraaet 1897, var derefter 3 aar i murerlære hos sin fader, hvorpaa han en tid arbejdede som forbundter her i byen. De sammensparede fortjente penge brugte han til et 3 maaneders kursus paa Teknisk Skole i Aalborg. Vinteren efter søgte han Rødkilde Højskole, Rødkilde, ligeledes for egne tjente penge + en statsunderstøttelse paa 100 kr., og gjorde efter endt skole svendestykke i Stege, foraaet 1902, 19 aar gl. Siden har han om sommeren arbejdet hos sin fader, sidste aar dog mestendels paa egen haand. Han begyndte allerede som

dreng at gennemløbe Sebber skoles bibliotek, erhvervede sig derved et godt grundlag for det selvstudium, han siden i sine fritimer stadig har fortsat. Nu staar han mere aandelig voksen end de 99% af hans lige og med store udviklingsmuligheder, ypperlige betingelser for en rig fremtid, hvortil kommer hans sædelige renhed i enhver henseende, hans gode og dog viljestærke karakter i forbindelse med en bramfriandel, der lader ham sætte foden fast paa den plads, han har valgt sig, med sikkert øje for det tomme i hulhed og flitter hos den masse af mennesker, der tager skin for virkelighed og pryder sig med laante fjer. Med andre ord: Niels forstaar at vurdere mennesker efter fortjeneste uden hensyn til penge, stand og stilling. Hvad under da, at han er en arbejderven i dybeste og bedste forstand. Lykke paa rejsen gennem livet kære Niels, du skal nok vinde fremad i verden, Vorherre spare dit helbred. (Tilføjelse pr. 28-1. 1907: Han læste for egne penge paa Køng højskole vinteren 1905-1906, hjalp sin fader i sommeren 1906 med at afbetale gæld paa noget jord, arbejdede i Nordborg paa Als fra aug. til novbr. s.aa. og kom derfra med 250 mark i lommen, har lagt 100 kr. tilside til 2 andre ophold paa Køng og staar endda med 700 kr. i sparekassen af egne fortjente penge. Godt gjort). (Senere tilføjelser: Sommeren 1907 i Tyskland og skriver derfra til bladene herhjemme. Vinteren 1907-08 paa teknisk skole i København for egne penge. Vinteren 1911-12 paa teknisk skole i Odense, tog saa konstruktøreksamen og rejste paa studier samme sommer til Nordtyskland med en statsunderstøttelse paa 200 kr.)"

Birthe Laustsen gik i skole i Borup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og gennemgik derpaa i 1906 et kursus i sygepleje i København, hvorefter hun i ca. 4 aar virkede som hjemmesygeplejerske i Laastrup.

I ægteskabet er børnene XII. A. 1. -XII. A. 5.

XII. A. 1.

Ane Marie Lambertsen er født den 9. november 1918 i Laastrup.

Bosat: Anemonevej 10, Glostrup.

Ane Marie Lambertsen gik i skole i Laastrup. Hun gennemgik uddannelse som sygeplejerske i Skive og virkede derefter som saadan forskellige steder, bl. a. i Sverige og England. I 1948 fik hun ansættelse ved røntgenterapiaafdelingen paa Finseninstitutet og Radiumstationen, hvor hun siden 1962 har været afdelingssygeplejerske ved højvoltafdelingen.

XII. A. 2.

Anton Frank Lambertsen er født den 28. april 1920 i Laastrup. Han blev gift den 6. september 1946 i Gislev med Ellen Margrethe Jensen, der er født den 2. april 1920 i Gislev som datter af gaardejer Nicolaj Jensen og hustru Marie Lundsgaard.

Bosat: Vangebovej 18, Holte.

Anton Frank Lambertsen gennemgik uddannelse ved mejeribruget og var 1942-1943 elev paa Dalum mejeriskole. I 1946 dimitteredes han fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, og efter en tid at have været ansat ved Svenska Mejeriernas Riksförenings afdeling for driftsstatistik samt at have været redaktionssekretær ved Nordisk Mejeri-Tidsskrift, København, blev han i 1947 fuldmægtig i Danske Konsummælkmejeriers Fællesrepræsentation (D. K. F.), hvor han i 1952 forfremmedes til kontorchef. I 1955 udnævntes han til direktør for fællesrepræ-

sentationen og tilsluttende organisationer, bl. a. Konsummælkmejeriernes Arbejdsgiverforening, og siden 1962 har han været ansat som direktør i andelsselskabet Trifolium og Trifoliums Mælkforsyning, fra 1966 som administrerende direktør. - Anton Frank Lambertsen var medlem af bestyrelsen for Dansk Mejeriingeniørforening fra 1958 til 1964. Han har været medlem af bestyrelsen for Foreningen Danske Eksportfløde Fabrikker siden 1962, D.K.F. (som næstformand) siden 1966, foreningen Storkøbenhavns Mejerier siden 1966 og Storkøbenhavns Mejeriers Fællesindkøb, ligeledes siden 1966. I 1968 blev han medlem af Handelsministeriets Mælkekommission samt i 1969 af Statens Mejeriudvalg.

Ellen Margrethe Jensen gennemgik uddannelse som porcelænsmalerinde paa Bing & Grøndahl's porcelænsfabrik A/S.

XII. A. 2. a. Niels Frank Lambertsen er født den 9. juli 1947 paa Frederiksberg.

XII. A. 2. b. Hans Jørgen Lambertsen er født den 2. maj 1950 i København.

XII. A. 2. c. Jens Otto Lambertsen er født den 1. december 1953 i København.

XII. A. 3.

Karen Vilhelmine Lambertsen er født den 16. december 1921 i Laastrup. Hun blev gift den 17. november 1942 i Laastrup med Jakob Marinus Nielsen, der er født den 27. januar 1918 i Laastrup som søn af landmand Otto Nielsen og hustru Martha Nielsen.

Bosat: Laastrup pr. Skals.

Karen Vilhelmine Lambertsen lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette, bl. a. 2 aar hos læreren i Laastrup.

Jakob Marinus Nielsen lærte efter skolegangen landbruget og overtog ca. 1946 svigerfaderens ejendom i Laastrup, som han stadig driver.

XII. A. 3. a. Otto Nielsen er født den 31. marts 1945 i Laastrup.

Han er beskæftiget som arbejdsmand.

XII. A. 3. b. Kirsten Nielsen er født den 10. april 1951 i Laastrup.

XII. A. 4.

Laura Petrea Lambertsen er født den 23. december 1923 i Laastrup. Hun blev gift den 3. december 1947 i København med Christian Ove Larsen, der er født den 26. september 1909 i Helsingør som søn af arbejdsmand Jens Peter Larsen og hustru Hilma Charlotte Andreasdatter.

Bosat: Hjørtinggade 23, København Ø.

Laura Petrea Lambertsen gik i skole i Laastrup. Hun gennemgik uddannelse som sygeplejerske paa kommunehospital i København og har siden 1952 været ansat som saadan paa Finseninstitutet.

Christian Ove Larsen gik i skole i Frederiksværk. Han gennemgik uddannelse til søs med Georg Stage i 1925 og sejlede derefter for forskellige rederier i en længere aarrække, afbrudt af 5 aars internering i Kina under anden verdenskrig. Han ophørte med at sejle i 1955 og har nu beskæftigelse som opsynsmand paa Fisketorvet i København.

XII. A. 4. a. Kurt Larsen er født den 17. marts 1948 i København.

XII. A. 4. b. Birte Larsen er født den 15. juni 1949 i København.

XII. A. 5.

Anna Krestine Lambertsen er født den 6. marts 1927 i Laastrup. Hun blev gift første gang i 1949 med Keld Jensen. Ægteskabet ophævedes imidlertid, og hun blev derpaa gift anden gang med Kristian Sørensen, der er født den 27. februar 1904 i Trønninge, Kundby sogn.

Bosat: Kisserup pr. Hvalsø.

Anna Krestine Lambertsen gik i skole i Laastrup. Hun tjente først i forskellige pladser paa hjemegnen, afbrudt af et ophold paa Skals højskole, og rejste derpaa til København som husassistent.

Christian Sørensen er uddannet ved landbruget og har i en aarrække arbejdet som fodermester.

XII. A. 5. a. Svend-Erik Jensen er født den 26. oktober 1950.

XII. A. 5. b. Ole Sørensen er født den 19. februar 1953.

XII. A. 5. c. Niels Peter Sørensen er født den 3. oktober 1954.

XII. A. 5. d. Steen Sørensen er født den 8. marts 1956.

XII. B.

Lambert Frank Lambertsen er født den 16. juni 1885 i Laastrup, og han døde den 13. december 1959 og blev begravet i Fjelsø. Han blev gift den 20. november 1907 i Ulbjerg med Ane Kathrine Markussen. Hun er født den 28. oktober 1881 i Rækkeborg, Ulbjerg sogn, og hun døde den 3. juli 1957 i Fjelsø.

Bosat: Fjelsø.

Lambert Frank Lambertsen lærte landbruget og var elev paa Vallekilde højskole. Han arbejdede desuden som murer, og efter giftermålet købte han en noget forfalden ejendom i Fjelsø, som han med aarene forbedrede væsentligt med nye bygninger og erhvervelse af mere jord. Efterhaanden arbejdede han dog mere ved murerfaget end ved landbruget og i 1944 afstod han gaarden til sønnen Markus. - Lambert Frank Lambertsen havde mange tillidshverv og var bl. a. medlem af sogneraadet og skolekommissionen. Desuden var han formand for mejeriet samt for brugsforeningen, hvor han tillige var regnskabsfører.

I ægteskabet er børnene XII. B. 1. -XII. B. 7.

XII. B. 1.

Ane Marie Lambertsen er født den 7. maj 1908 i Fjelsø, og hun døde den 6. september 1967 i Holbøl.

Bosat: Holbøl pr. Tørsbøl.

Ane Marie Lambertsen lærte efter skolegangen husgerning og havde forskellige pladser ved dette, bl. a. i Gedsted og Allingaabro. I 1934 begyndte hun uddannelse som sygeplejerske paa Diakonissestiftelsen i København, og efter at have afsluttet denne rejste hun i 1940 til Haderslev, hvor hun virkede en kort tid. Indtil sin død i 1967 boede hun i eget hus i Holbøl, hvor hun var beskæftiget med pasning af sognets syge.

XII. B. 2.

Elna Marie Lambertsen er født den 4. oktober 1909 i Fjelsø. Hun blev gift den 22. marts 1932 i Fjelsø med Jakob Thygesen, der er født den 26. april 1905 i Gedsted som søn af gaardejer Laust Thygesen og hustru Mette Kathrine Hansen.

Bosat: Gedsted.

Elna Marie Lambertsen gik i skole i Fjelsø. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Jakob Thygesen gik i skole i Gedsted. Han lærte landbruget og aftjente i 1926 sin værnepligt i Aarhus. I 1932 overtog han fødegaarden i Gedsted, der er paa 30 tdr. land, og denne har han siden drevet. - Jakob Thygesen har været medlem af sogneraadet fra 1948 til 1964.

I ægteskabet er børnene XII. B. 2. a. -XII. B. 2. g.

XII. B. 2. a.

Karen Margrethe Thygesen er født den 16. marts 1934 i Gedsted. Hun blev gift den 5. juli 1961 i Gedsted med Arne Faurholt, der er født den 7. juni 1938 i København som søn af inspektør Vedel Høgh Faurholt og hustru Emma Pilgaard.

Bosat: Jægerhusene 19, Albertslund.

Karen Margrethe Thygesen havde i 1953 et ophold paa Haslev højskole. Hun uddannedes ved husgerning og var først 2 aar som husassistent i London og dernæst 5 aar i huset hos professor Bertelsen i København.

Arne Faurholt bestod mellemskoleeksamen og var derefter beskæftiget et par aar ved landbruget. Han udlærtes som typograf og aftjente sin værnepligt ved telegraftropperne i Høvelte. Siden 1963 har han haft ansættelse som typograf paa Gutenberghus, København.

XII. B. 2. a. 1) Frank Faurholt er født den 26. september 1963 i København.

XII. B. 2. a. 2) Bo Faurholt er født den 28. juni 1966 i København.

XII. B. 2. b.

Frank Thyge Thygesen er født den 13. maj 1936 i Gedsted.

Bosat: Ørum Sønderlyng.

Frank Thyge Thygesen gik i skole i Gedsted. Han uddannedes ved landbruget og havde et ophold paa Vejlbjby landbrugsskole 1957-1958. I 1962 begyndte han uddannelse som radiotekniker og blev udlært i 1967 hos fa. Holger Laursen, Ørum, hvor han stadig virker.

XII. B. 2. c.

Inge-Lise Thygesen er født den 6. november 1937 i Gedsted. Hun blev gift den 19. april 1962 i Gedsted med Tage Mogensen, der er født den 7. april 1935 i Nr. Rind som søn af gaardejer Karl Mogensen og hustru Olga Johanne.

Bosat: Hornevej 39, Hirtshals.

Inge-Lise Thygesen kom som 17-aarig ud at tjene og havde bl. a. plads som kokkepige og stuepige.

Tage Mogensen blev efter skolegangen uddannet som mejerist og havde desuden et ophold paa Ladelund mejeriskole. Han aftjente sin værnepligt i flyvevaabenet og var derefter hovedsagelig beskæftiget som ostemester paa flere store mejerier. Siden april 1969 har han været forpagter af en B. P. servicestation i Hirtshals.

XII. B. 2. c. 1) Thomas Mogensen er født den 17. oktober 1964 paa Brønderslev sygehus.

XII. B. 2. c. 2) Christian Mogensen er født den 15. juni 1967 i Hirtshals.

XII. B. 2. d.

Jørgen Knud Thygesen er født den 28. juli 1939 i Gedsted. Han blev gift den 28. december 1963 i Haderslev med Mona Louise Winther, der er født den 18. september 1940 i Haderslev som datter af automaler Henry Winther og hustru Anna Mathie Thomsen.

Bosat: Johannedalsvej 84, Ølstykke.

Jørgen Knud Thygesen afsluttede skolegangen i 1957 med præliminæreksamen. Han paa-begyndte pilotuddannelse i flyvevaabenet og fortsatte denne paa forskellige skoler i Canada under Canadien Air-Force. I november 1959 vendte han tilbage til de danske flyvevaaben, hvor han virkede indtil 1965, da han fik ansættelse som pilot i S. A. S.

Mona Louise Winther lærte efter skolegangen husgerning og havde desuden et højskoleophold. Efter at have paabegyndt sygeplejeuddannelse afbrød hun denne, og fra 1961 til 1965 har hun været beskæftiget indenfor fotograffaget.

XII. B. 2. d. 1) Annie Winther Thygesen er født den 5. april 1965 i Haderslev.

XII. B. 2. d. 2) Lene Winther Thygesen er født den 28. maj 1968 i Ølstykke.

XII. B. 2. e.

Ruth Edith Thygesen er født den 12. januar 1942 i Gedsted. Hun blev gift den 3. oktober 1964 i Gedsted med Finn Zachariassen, der er født den 16. december 1938 i Aarhus som søn af maskinarbejder Evald Zachariassen og hustru Ellen Olivia Madsen.

Bosat: Viby Ringvej 25, Viby J.

Ruth Edith Thygesen gik i skole i Gedsted. Hun uddannedes ved husgerning og var bl. a. ansat paa De gamles Hjem i Aarhus fra 1962 til 1966. Efter at have gennemgaaet uddannelse i porcelænsmalning paa aftenskolekursus samt ved privatundervisning, har hun nu ansættelse ved Viby aftenskole, hvor hun underviser i porcelænsmalning.

Finn Zachariassen gik i skole i Viby, hvor han bestod realeksamen. Han uddannedes i kontorfaget paa Aarhus Dampmølle og tog desuden handelsmedhjælpereksamen. Fra 1962 til 1963 aftjente han sin værnepligt ved luftværnsartilleriet i Avedøre og hjemsendtes som sergent. Siden 1963 har han haft ansættelse som kontorassistent paa Aarhus raadhus.

XII. B. 2. e. 1) Bjørn Zachariassen er født den 26. maj 1966 i Viby.

XII. B. 2. f.

Kirsten Thygesen er født den 9. juli 1945 i Gedsted.

Bosat: Lægebolig 1, Stue 3, Kommunehospitalet, Aarhus.

Kirsten Thygesen gennemgik efter skolegangen uddannelse som sygeplejerske paa Viborg sygehus. Hun er nu ansat som saadan paa Aarhus kommunehospital.

XII. B. 2. g.

Ellen Thygesen er født den 28. januar 1951 i Gedsted.

XII. B. 3.

Markus Ejnar Anton Lambertsen er født den 10. oktober 1911 i Fjelsø. Han blev gift den 24. april 1941 i Fjelsø med Karla Eline Poulsen, der er født den 11. juli 1911 i Fjelsø som datter af gaardejer Peder Poulsen og hustru Karen Marie Nielsen.

Bosat: Nyvej 2, Overlund pr. Viborg.

Markus Ejnar Anton Lambertsen gik i skole i Fjelsø. Han lærte landbruget afbrudt af militærtjeneste i København i 1931, og efter at have haft forskellige pladser overtog han i 1944 fødegaarden i Fjelsø, som han drev indtil 1964. Han er nu beskæftiget som arbejdsformand i et entreprenørfirma i Højbjerg.

Karla Eline Poulsen gik i skole i Fjelsø. Efter en tid at have været beskæftiget ved husgerning uddannedes hun i 1933 som syerske, og hun har siden drevet egen systue.

I ægteskabet er sønnen XII. B. 3. a.

XII. B. 3. a.

Bernhard Lambertsen er født den 14. januar 1944 i Fjelsø.

Bosat: Nyvej 2, Overlund pr. Viborg.

Benrhard Lambertsen gik i skole i Fjelsø. Han udlærtes som elektriker i Odense i 1965 og aftjente derefter sin værnepligt ved flyvevaabenet i Karup 1966-1967.

XII. B. 4.

Anton Frank Lambertsen er født den 10. december 1912 i Fjelsø. Han blev gift den 16. november 1938 i Kastbjerg med Marie Kirstine Nielsen, der er født den 6. april 1917 i Kastbjerg som datter af gaardejer Niels Nielsen og hustru Karen Marie Hansen.

Bosat: Gersdorffslund pr. Hov.

Anton Frank Lambertsen gik i skole i Fjelsø samt i Aalestrup. Han lærte landbruget og havde forskellige pladser ved dette, og i 1938 købte han en gaard paa Assens Mark ved Mariager, som han drev i 10 aar. Fra 1955 til 1961 var han forvalter paa Enslevgaard, og fra 1961 til 1964 var han bestyrer paa Skaarup Præstegaard. Efter at have haft en bestyrerplads i 3 aar under Tjele gods, fik han i 1967 ansættelse som fodermester paa mønsterbruget Gersdorffslund ved Odder, og her virker han stadig. - Anton Frank Lambertsen var i perioden 1938 til 1948 bestyrelsesmedlem for Assens mejeri.

Marie Kirstine Nielsen gik i skole i Kastbjerg. Hun lærte husgerning og havde forskellige pladser ved dette, bl. a. paa Lindgaards Mølle ved Tvede.

I ægteskabet er børnene XII. B. 4. a. - XII. B. 4. b.

XII. B. 4. a.

Ingeborg Lambertsen er født den 26. september 1939 paa Assens Mark, Falslev sogn. Hun blev gift den 27. september 1958 i Vellev med Carlo Domino, der er født den 19. februar 1934 i Enslev som søn af landmand Anker Domino og hustru Jensine Annine Christensen.

Bosat: Hedehøj, Lund pr. Assentoft.

Ingeborg Lambertsen gik i skole i Assens samt i Randers, hvorfra hun i 1956 tog realeksamen. Hun uddannedes ved husgerning og havde bl. a. plads paa en gaard i Glerup samt paa ungdomsskolen i Ulstrup.

Carlo Domino gik i skole i Enslev. Han lærte landbruget og aftjente sin værnepligt ved Dronningens Livregiment i Aalborg samt i Itzehoe fra 1954 til 1955, hvorefter han var beskæftiget som chauffør forskellige steder. Siden 1958 har han haft ansættelse som saadan paa Randers fjerkræslagteri og i 1967 købte han en landejendom i Lund, som han driver ved siden af.

XII. B. 4. a. 1) Sten Domino er født den 25. maj 1960 i Raasted.

XII. B. 4. a. 2) Bruno Domino er født den 16. november 1961 i Raasted.

XII. B. 4. a. 3) Ivan Domino er født den 16. september 1963 i Harridslev.

XII. B. 4. a. 4) Flemming Domino er født den 8. december 1967 i Lund, Hørning sogn.

XII. B. 4. b.

Arne Frank Lambertsen er født den 11. maj 1944 paa Assens Mark, Falslev sogn. Han blev gift den 6. august 1966 i Grønbæk med Inna Skjellerup, der er født den 28. juli 1945 i Iller, Grønbæk sogn, som datter af smed Niels Christian Johannes Skjellerup og hustru Ellen Jensine Kristensen.

Bosat: Lærkevej 8, Balling.

Arne Frank Lambertsen gik i skole i Ø. Tørslev, Vellevej samt Ulstrup realskole. Han udlærtes som maskinarbejder hos A/S Ferm, Ulstrup, og aftjente sin værnepligt ved flyvevaabnet i Karup og i Værløse 1965-1966. Han er nu beskæftiget som værktøjsmager hos fa. Gyro, Skive Jernstøberi & Maskinfabrik A/S, Skive. - Arne Frank Lambertsen var formand for lærlingeklubben i Bjerringbro.

Inna Skjellerup gik i skole i Iller samt i Bjerringbro realskole, hvor hun tog realeksamen i 1962. Efter at have været beskæftiget ved husgerning 1 aar i Norge paabegyndte hun uddannelse som laborant paa Kjellerup sygehus i 1964. I 1967 afsluttedes uddannelsen paa Skive sygehus, hvor hun siden har virket.

XII. B. 4. b. 1) Jan Frank Lambertsen er født den 2. oktober 1967 i Skive.

XII. B. 5.

Arne Lambertsen er født den 25. juni 1915 i Fjelsø. Han blev gift den 21. maj 1948 i Vesterbølle med Else Kathrine Markussen Dollerup, der er født den 30. august 1923 i Knudstrup, Vesterbølle sogn, som datter af gaardejer Konrad Kristian Dollerup og hustru Poulina Markussen.

Bosat: Roldsiggaard, Knudstrup pr. Aalestrup.

Arne Lambertsen gik i skole i Fjelsø. Han uddannedes ved landbruget og havde 1939-40 et ophold paa Rønde højskoles landbrugsafdeling. Efter at have tjent forskellige steder købte han i 1948 den nedbrændte Roldsiggaard, som han genopførte med moderne bygninger, og som han stadig driver. - Arne Lambertsen er bl. a. medlem af menighedsraadet og skolekommissionen, og han er desuden gruppefører for K. F. U. M. spejderne.

Else Kathrine Markussen Dollerup gik i skole i Knudstrup private skole. Hun uddannedes ved husgerning og havde et ophold paa Haslev højskole i 1942. - Else Kathrine Markussen Dollerup deltager i ungdomsarbejdet indenfor K. F. U. M. og K.

XII. B. 5. a. Konrad Lambertsen er født den 3. november 1955 i Knudstrup.

XII. B. 5. b. Anne Katrine Lambertsen er født den 7. november 1957 i Knudstrup.

XII. B. 6.

Niels Skriver Lambertsen er født den 4. juli 1919 i Fjelsø. Han blev gift den 13. maj 1948 i Vesterbølle med Ingrid Nielsen, der er født den 24. februar 1924 i Glerup, Vesterbølle sogn, som datter af gaardejer Niels Nielsen og hustru Birgitte Christensen.

Bosat: Assens Mark pr. Mariager.

Niels Skriver Lambertsén gik i skole i Fjelsø. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og købte i 1948 en ejendom paa Assens Mark, som han siden har drevet samtidig med at han fra 1964 har været beskæftiget som lagerarbejder paa et kornfirma i Mariager. - Niels Skriver Lambertsen er medlem af menighedsraadet og har endvidere i en aarrække siddet i bestyrelsen for brugsforeningen.

Ingrid Nielsen gik i skole i Glerup, hvorefter hun lærte husgerning.

XII. B. 6. a. Poul Erik Lambertsen er født den 15. marts 1950 paa Assens Mark, Falslev sogn. Han er i smedelære.

XII. B. 6. b. Birthe Lambertsen er født den 26. marts 1955 paa Assens Mark.

XII. B. 7.

Thora Lambertsen er født den 19. januar 1924 i Fjelsø, og hun døde den 4. oktober 1960 i Holbøl. Hun blev gift i efteraaret 1942 med Carl Sondrup Nielsen.

Bosat: Holbøl pr. Tørsbøl.

Carl Sondrup Nielsen har arbejdet som vognmand og chauffør forskellige steder, bl. a. en tid paa Holbøl Mølle, og han er nu beskæftiget som kølevognschauffør. - Efter Thora Lambertsens død har han giftet sig igen, og han bor nu i Grenaa.

I ægteskabet er sønnen XII. B. 7. a.

XII. B. 7. a.

Arne Sondrup Nielsen er født ca. 19. marts 1943.

Bosat: Fasanvej 23, Grenaa.

Arne Sondrup Nielsen er udlært som maskinarbejder og er beskæftiget som saadan ved kølehuse.

XII. C.

Maren Lambertsen er født den 30. januar 1887 i Laastrup, og hun døde den 5. august 1961 i Esbjerg og blev begravet den 10. august i Jerne. Hun blev gift den 12. maj 1914 i Laastrup med Michael Mikkelsen Højlund. Han er født den 23. juli 1890 i Faldborg, Vindum sogn, som søn af husmand Mikkell Laursen Højlund og hustru Karen Frederiksen, og han døde den 26. april 1967 i Esbjerg og blev begravet i Jerne den 29. april.

Bosat: Baggesens Alle 108, Esbjerg.

Maren Lambertsen gik i skole i Laastrup. Hun lærte husgerning og tjente i Ouegaards Mølle samt hos grosserer Holger Christensen, Viborg. Ind imellem var hun vinteren 1907-1908 elev paa Sorø højskole.

Michael Mikkelsen Højlund gik i skole i Brandstrup. Han havde først et par aar pladser

ved landbruget, og efter at have været kusk ved en vognmand i Viborg fik han arbejde hos grosserer Holger Christensen, Viborg, hvor han var en tid, afbrudt af militærtjeneste paa Middelgrundsførtet 1909-1910. I 1912 blev han ansat ved DSB i Rødkjærsbro, og i 1915 forflyttedes han til Ringkøbing, og i 1939 blev han derpaa udnævnt til overportør af 1. grad i Varde. Under hele krigen havde han den udsatte post som ansvarlig for arbejdet paa stationen her, og flere gange blev han arresteret af tyskerne. I 1958 tog han sin afsked fra DSB som rangerformand og flyttede med sin hustru til Esbjerg, hvor de boede hos sønnen. - Michael Mikkelsen Højlund var tillidsmand for stationspersonalet i Ringkøbing i 19 aar og sad desuden i en aarrække i bestyrelsen for arbejdernes boligforening.

I ægteskabet er børnene XII. C. 1. -XII. C. 2.

XII. C. 1.

Henry Højlund er født i Rindum den 4. maj 1916. Han er gift med Asta.

Bosat: Baggesens Alle 108, Esbjerg.

Henry Højlund er togfører i DSB.

XII. C. 1. a. Lajla Højlund

XII. C. 1. b. Birte Højlund

XII. C. 2.

Gerda Rigmor Højlund er født den 27. juni 1922 i Ringkøbing. Hun blev gift den 24. maj 1947 i Varde med Christian Ove Nielsen, der er født den 2. november 1921 i Aalborg som søn af vaskeriejer Christian Richard Fritiof Johannes Nielsen og hustru Valborg Nielsen.

Bosat: Ventevej 22, Frederikssund.

Gerda Rigmor Højlund gik i skole i Ringkøbing, hvor hun tog præliminæreksamen i 1939. Hun gennemgik uddannelse ved kontorfaget, bestod handelsmedhjælpereksamen og var en tid beskæftiget som bogholderske paa Skandia i Randers. - Gerda Rigmor Højlund har været kaptajn i kvindeligt flyvekorps samt medlem af korpsledelsen og var i 1955 paa kursus i England. Hun er formand for og medstifter af konservativ kvindekreds samt medlem af bestyrelsen for konservativ vælgerforening i Frederikssund og har desuden taget initiativ til oprettelse af

Frederikssund børneparkering, hvis formand hun er.

Christian Ove Nielsen gik i skole i Aalborg hvor han bestod realeksamen. Han uddannedes derefter indenfor jern- og staalbranchen og bestod handelsmedhjælpereksamen. Under krigen aftjente han sin værnepligt ved intendanturkorpset og genindkaldtes i 1945, hvorefter han gennemgik uddannelse ved officersskolen og senere deltog i forsvarsakademiets kurser. Han er nu major ved forsvarrets materielintendantur i Lyngby. - Christian Ove Nielsen deltog i modstandsbevægelsen i Randers under krigen. Han har været medlem af ligningskommissionen og var fra 1963 til 1968 formand for konservativ vælgerforenings Hillerød-kreds. Han er nu skatteraadsmlem og kommunalrevisor samt formand for Det borgerlige Fugleskydningsselskab i Frederikssund.

XII. C. 2. a. Claus Mikael Højlund Nielsen er født den 20. november 1957 paa Rigshospitalet.

XII. C. 2. b. Søren Carsten Højlund Nielsen er født den 18. december 1962 i Frederikssund.

XII. D.

Ane Katrine Lambertsen er født den 4. februar 1889 i Laastrup. Hun blev gift den 4. juni 1909 i Sebber med Christen Skriver. Han er født den 20. august 1878 i Farstrup som søn af gaardejer Jens Jensen (Skriver) og hustru Ane Line Sørensen Dahl, og han døde den 16. september 1962 i Sønderup.

Bosat: Sønderup.

Ane Katrine Lambertsen gik i skole i Sebber og gennemgik derefter uddannelse ved husgerning.

Christen Skriver gik i skole i Farstrup. Han udlærtes som murer og begyndte ca. 1916 selvstændig forretning som murermester i Brøndum. I 1956 ophørte han med at drive forretningen, og i 1960 flyttede han og hans hustru derpaa til Sønderup.

Christen Skriver, der er født Christen Jensen, antog ved kgl. bevilling af 1. november 1950 slægtsnavnet Skriver som eneste gyldige efternavn for sig og sine descendenter.

I ægteskabet er børnene XII. D. 1. - XII. D. 10.

XII. D. 1.

Jens Skriver er født den 13. august 1910 i Vokslev. Han blev gift den 21. april 1936 i Løgstør med Helga Hansen, der er født den 28. juni 1911 i Støttrup, Farsø sogn, som datter af landmand Mads Christian Hansen og hustru Ane Marie Nielsen.

Bosat: Rønne Alle 13, Glostrup.

Jens Skriver gik i skole i Salling og i Laastrup. Han var en tid beskæftiget ved landbruget og uddannedes som snedker, og i 1931 aftjente han sin værnepligt ved søværnet i København. Efter at have arbejdet ved snedkerfaget i forskellige pladser, bl. a. 11 aar hos fa. O. Larsen, Løgstør, drev han fra 1947 til 1954 selvstændig virksomhed i Ravnkilde. I 2 aar var han beskæftiget ved fa. Reva i Hjørring, og han rejste derpaa til København, hvor han virkede som varmemester indtil 1960, da han fik arbejde paa Svejsecentralen nu beliggende i Glostrup.

Helga Hansen gik i skole i Tandrup. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftemaalet.

I ægteskabet er børnene XII. D. 1. a. -XII. D. 1. c.

XII. D. 1. a.

Erik Skriver er født den 14. september 1936 i Løgstør. Han blev gift den 13. september 1959 i Brøndbyvester med Jytte Marie Nielsen Gøgsig, der er født den 7. september 1935 paa Skagen som datter af Kaj Nielsen Gøgsig og hustru Edle Christensen.

Bosat: Knoldager 6, Greve Strand.

Erik Skriver gik i skole i Løgstør samt i Ravnkilde. Han arbejdede en tid ved landbruget, afbrudt af et ophold paa Haubro ungdomsskole vinteren 1951-1952, og kom derpaa i lære som tømrer hos sin fader. Da faderens virksomhed imidlertid blev solgt i 1954, afsluttede han læretiden hos fa. J. H. Samoni, Støvring, og aftjente derpaa sin værnepligt ved Jyske Ingeniørregiment i Randers. Efter hjemsendelsen arbejdede han en tid som svend i Holbæk og kom derpaa i 1957 til fa. Larsen & Nielsen i Glostrup, hvor han siden har virket, fra 1964 som funktionær i kontrolafdelingen.

Jytte Marie Nielsen Gøgsig er uddannet som barneplejerske.

XII. D. 1. a. 1) Søren Skriver er født den 19. februar 1960 i Glostrup.

XII. D. 1. a. 2) Anette Skriver er født den 12. oktober 1961 i Glostrup.

XII. D. 1. a. 3) Niels Skriver er født den 12. marts 1966 i Roskilde.

XII. D. 1. b.

Arne Skriver er født den 23. oktober 1938 i Løgstør. Han blev gift den 2. februar 1963 i København med Asta Lilly Petersen, der er født den 23. september 1939 i Benløse som datter af overportør Svend Nielsen og hustru Astrid Edith Petersen.

Bosat: Sumatravej 63², København S.

Arne Skriver gik i skole i Løgstør samt i Ravnkilde. Han udlærtes som tømrer hos tømrermester K. Holmsberg, Hjørring, og aftjente derpaa sin værnepligt ved Jyske Luftværnsregiment paa Hvorup kaserne. Indtil 1967 arbejdede han som bygningsssnedker i bl. a. Holbæk og København, og han fik derpaa ansættelse paa tegnestuen i et firma i København, hvor han nu virker som bygningskonduktør.

Asta Lilly Petersen gik i skole i Hvalsø, hvor hun tilbragte sin barndom hos sine bedsteforældre. Hun uddannedes derefter ved husgerning og havde forskellige pladser, bl. a. i Holbæk og København.

XII. D. 1. c.

Jørgen Skriver er født den 30. maj 1947 i Løgstør.

Bosat: Rønne Alle 13, Glostrup.

Jørgen Skriver tog afsluttende statskontrolleret prøve fra 9. klasse og gennemgik derefter uddannelse indenfor kontorfaget i Industrifagene i København. Han bestod handelsskoleeksamen i 1966 og havde samme aar et ophold paa Ry højskole, hvorefter han i $\frac{1}{2}$ aar arbejdede som kontorassistent i Industrifagene. Siden 1967 har han været ansat som revisor i De forenede Revisionsfirmaer.

XII. D. 2.

Anton Skriver er født den 28. august 1911 i Vokslev, og han døde den 22. september 1944. Han blev gift den 5. juni 1937 i Kastrup med Edel Jensen, der er født den 7. januar 1919 i København som datter af brandmand O. Jensen og hustru.

Bosat: København.

Anton Skriver udlærtes efter skolegangen som murer og havde vinteren 1930-1931 et ophold paa Haslev haandværkerskole og fra 1932 til 1933 aftjente han sin værnepligt ved artilleriet. Han virkede indtil sin død som murermester i København.

Edel Jensen uddannedes ved husgerning og arbejdede efter mandens død som smørrebrødsjomfru.

I ægteskabet er børnene XII. D. 2. a. - XII. D. 2. b.

XII. D. 2. a.

Irene Skriver er født den 17. december 1937 i Taarnby. Hun blev gift første gang med Bjarne Larsen, men ægteskabet opløstes 2 aar efter. Hun blev derpaa gift anden gang den 29. november 1958 i Bitburg i Tyskland med Dwight Oliver Enbey jr., der er født den 9. juli 1938 i Galveston i Texas som søn af chefoperatør Dwight Oliver Enbey snr. og hustru Edith Mae Powell.

Bosat: 3016 Hurley, Houston 16, Texas, U. S. A.

Irene Skriver blev efter faderens død opdraget hos sine bedsteforældre i København. Hun gennemgik sygeplejeuddannelse paa Hermann Hospital i Houston fra 1965 til 1966 og virker nu her som natsygeplejerske paa fødeafdelingen. - Irene Skriver fik den 11. november 1963 amerikansk statsborgerskab.

Dwight Oliver Enbey blev efter at have aftjent sin værnepligt ansat hos fa. Eastman Kodak i 1959, og han har nu en overordnet stilling i firmaets processeringsafdeling, samtidig med at han driver et møbelsnedkeri.

XII. D. 2. a. 1) Lican Skriver Larsen er født den 27. december 1955.

XII. D. 2. a. 2) Amber Dee Enbey er født den 30. december 1959 i Galveston, Texas.

XII. D. 2. a. 3) Erik Lee Enbey er født den 27. december 1961 i Houston, Texas.

XII. D. 2. b.

Frank Skriver er født den 2. april 1940 i København. Han blev gift den 24. juni 1961 i Østøfte

kirke med Jytte Eriksen, der er født den 3. november 1936 i Maribo som datter af Rasmus Eriksen og hustru Else Mortensen.

Bosat: Erikstrup pr. Maribo.

Frank Skriver gik i skole i København og stod derefter i lære som værktøjsmager. Han udlærtes i 1959 og aftjente 1960-1962 sin værnepligt som vaabenmekaniker med rang afkorporal, bl. a. i Aalborg og paa Børnholm. En tid arbejdede han nu paa Holeby Maskinfabrik samt paa From's sølvsmedie i Nakskov, og siden 1968 har han været ansat i Nakskov Staalindustri A/S.

Jytte Eriksen gik i skole i Østofte og uddannedes derefter ved husgerning, hvor hun bl. a. var 1 aar i England og havde et ophold paa en husholdningsskole.

I ægteskabet er nedennævnte 4 børn, hvoraf de to ældste er adoptivbørn.

XII. D. 2. b. 1) Herbert Skriver er født den 31. december 1963 i Weissenhorn, Tyskland.

XII. D. 2. b. 2) Michael Skriver er født den 18. januar 1965 i Nakskov.

XII. D. 2. b. 3) Karsten Skriver er født den 27. januar 1966 i Sakskøbing.

XII. D. 2. b. 4) Marlene Skriver er født den 1. januar 1969 i Nykøbing F.

XII. D. 3.

Niels Skriver er født den 9. oktober 1912 i Brøndum, Skarp-Salling sogn. Han blev gift den 7. september 1949 i Aabenraa med Lizzie Jonna Bonné, der er født den 21. juli 1920 paa Amager som datter af centralmekaniker Oluf Petrus Bonné og hustru Dagny Grønbæk Nielsen.

Bosat: Torbistvej 19, Rødovre.

Niels Skriver gik i skole i Skarp-Salling. Han udlærtes som smed hos Anton Thorsager, Vammen, og bestod i 1940 maskinisteksamen, hvorefter han i 4 aar sejlede som maskinmester for rederierne Ø. K. og A. P. Møller. Siden 1949 har han haft ansættelse paa Danmarks tekniske Højskole, hvor han arbejder med forskning og materialelære.

Lizzie Jonna Bonné gik i skole i Sundbyerne. Hun gennemgik uddannelse som boghandler-medhjælper i A. W. Stahl's boghandel i København og var beskæftiget her i ca. 12 aar.

I ægteskabet er børnene XII. D. 3. a. -XII. D. 3. e.

XII. D. 3. a.

Signe Skriver er født den 1. oktober 1949 i København. Hun blev gift den 30. september 1967 i København med Carl Aage Hansen, der er født den 1. april 1948 i København som søn af Povl Hansen og hustru Ellen Marie Jørgensen.

Bosat: Rødovrevej 412³, Rødovre.

Signe Skriver gik i skole i Islev, hvor hun tog realeksamen. Efter at have været beskæftiget 1 aar ved husgerning blev hun ansat som kontoraspirant i Københavns skattevæsen.

Carl Aage Hansen bestod teknisk forberedelseseksamen fra Hendriksholm skole. Han udlærtes som maskinarbejder i 1969 og blev derefter indkaldt til militærtjeneste ved flyvevaabnet.

XII. D. 3. a. 1) Jeanette Skriver Hansen er født den 11. juni 1967 i Rødovre.

XII. D. 3. b. Bjarke Sigurd Skriver er født den 3. oktober 1951 i Søborg.

XII. D. 3. c. Sigvard Strange Skriver er født den 25. april 1953 i Søborg.

XII. D. 3. d. Ture Arnfred Skriver er født den 13. oktober 1954 i Rødovre.

XII. D. 3. e. Karin Inge Skriver er født den 28. september 1963 i Glostrup.

XII. D. 4.

Aage Skriver er født den 18. december 1913 i Brøndum, Skarp-Salling sogn. Han blev gift den 15. august 1942 i Gentofte med Anna Margrethe Myntekær Poulsen, der er født den 31. maj 1920 i Ll. Egede mejeri ved Korsør som datter af mejeribestyrer Niels Christian Poulsen og hustru Sofie Eline Pedersen.

Bosat: Stavnsholt pr. Birkerød.

Aage Skriver gik i skole i Skarp-Salling og uddannedes derefter som gartner. Han aftjente sin værnepligt ved kystdefensionen i København i 1934 og arbejdede derpaa gennem en aarrække som anlægsgartner. Siden 1964 har han haft ansættelse som kommunegartner i Birkerød.
- Aage Skriver har undervist i havebrug paa aftenskole.

Anna Margrethe Myntekær Poulsen gik i Ll. Egede friskole og uddannedes derefter ved husgerning.

I ægteskabet er børnene XII. D. 4. a. -XII. D. 4. c.

XII. D. 4. a.

Ole Skriver er født den 23. januar 1943 i Charlottenlund. Han blev gift den 12. juni 1965 i Ballerup med Irene Gadegaard Skytte, der er født den 30. september 1947 i Gentofte som datter af jord-og betonarbejder Osvald Skytte og hustru Valborg Gadegaard Jensen.

Bosat: Ringtoften 33, Skovlunde.

Ole Skriver gik i skole i Bregnerød samt i Farum, hvor han i 1960 tog realeksamen. Han uddannedes som elektromekaniker og aftjente sin værnepligt i 1965 ved Hærens tekniske korps i Varde. Han fortsatte indenfor hæren som sergent og i 1967 som oversergent, og han virker nu som radartekniker.

Irene Gadegaard Skytte gik i skole i Ballerup, hvorfra hun tog realeksamen i 1964. Hun gennemgik derefter uddannelse i kontorfaget.

XII. D. 4. a. 1) Tommy Gadegaard Skriver er født den 14. oktober 1965 i Skovlunde.

XII. D. 4. a. 2) Benny Gadegaard Skriver er født den 28. marts 1967 i Skovlunde.

XII. D. 4. b.

Ane Skriver er født den 25. februar 1945 i Søborggaard, Søborg sogn. Hun blev gift den 7. marts 1964 i Næstved med Poul Hee Johansen, der er født den 26. juli 1943 i København som søn af specialarbejder Christian Hee Johansen og hustru Johanne Jensen.

Bosat: Birkerød Parkvej 172², Birkerød.

Poul Hee Johansen er beskæftiget som klejnsmed.

XII. D. 4. b. 1) Tina Hee Johansen er født den 12. november 1963 i Næstved.

XII. D. 4. b. 2) Danielle Hee Johansen er født den 5. juni 1968 i Hørsholm.

XII. D. 4. c.

Dorthe Ena Skriver er født den 11. juni 1954 i Stavnsholt, Farum sogn.

XII. D. 5.

Gunnar Skriver er født den 1. maj 1915 i Brøndum, Skarp-Salling sogn. Han blev gift den 1. maj 1940 i Seest med Nelly Jensigne Andersen, der er født den 13. september 1916 i Aalborg som datter af inkassator Martin Alfred Andersen og hustru Thomine Ladefoged.

Bosat: Høvej 112, Nørresundby.

Gunnar Skriver gik i skole i Laastrup. Han arbejdede en tid ved landbruget og udlærtes derpaa som gartner med anlægsgartneri samt planteskoler som speciale. Efter at have arbejdet som gartner i forskellige pladser, afbrudt af militærtjeneste ved fodfolket i Odense i 1935, begyndte han i 1942 som selvstændig anlægsgartner i Seest ved Kolding. I 1946 købte han derpaa en ejendom i Hvorup, hvor han nu driver planteskole og anlægsgartneri. - Gunnar Skriver har i flere aar været domsmand og er medlem af skolekommissionen samt bestyrelsesmedlem i El-foreningen.

Nelly Jensigne Andersen gik i skole i Nørresundby og uddannedes derefter ved husgerning. Fra 1937 til 1939 var hun ansat paa aandsvageanstalten i Vodskov som plejemedhjælper.

I ægteskabet er børnene XII. D. 5. a. - XII. D. 5. d.

XII. D. 5. a.

Henning Skriver er født den 9. april 1941 i Hylke, Seest sogn. Han blev gift den 19. september 1964 i Gandrup med Inger Marie Jensen, der er født den 26. oktober 1944 i Holtet, Ø. Hassing sogn, som datter af landmand Ejner Kristen Andersen Jensen og hustru Larzetty Kristence Marie Larsen.

Bosat: Syrenvej 29 P, Vodskov.

Hennin Skriver udlærtes i 1960 som gartner i Aalborg. Efter at have aftjent sin værnepligt ved Prinsens Livregiment i Viborg 1960-1962, havde han beskæftigelse som gartner paa planteskoler i Vasby paa Sjælland samt i Viborg og Aalborg. Han er nu ansat ved Aalborg kommunes lystanlæg.

Inger Marie Jensen lærte efter skolegangen husgerning og havde plads i huset i Vodskov

samt paa et sygehjem i Roskilde, ligesom hun en tid arbejdede paa fabrik i Roskilde og Viborg. I 1966 havde hun et ophold paa Baptisternes højskole i Tølløse.

XII. D. 5. a. 1) Bjarke Skriver er født den 3. februar 1968 paa Aalborg kommunehospital.

XII. D. 5. b.

Birgit Skriver er født den 6. juni 1944 i Hylke, Seest sogn. Hun blev gift den 7. august 1965 i Nørresundby med Henri Arne Sørensen, der er født den 21. maj 1942 i Ø. Holmen, Elling sogn, som søn af Chr. P. Sørensen og hustru Agnes Marie Christensen.

Bosat: Thorsvej 11, Helsingør.

Birgit Skriver gik i skole i Hvorup og Lindholm. Hun uddannedes ved husgerning og var derefter ansat som ekspeditrice, bl. a. hos Salling i Aalborg og i Rønberg legetøj. I 1960 havde hun et ophold paa Tølløse højskole.

Henri Arne Sørensen gik i Heden skole og tog mellemskoleeksamen fra Frederikshavn gymnasium i 1959. Han uddannedes som reservedelsekspedient hos Ford i Frederikshavn og tog handelsmedhjælpereksamen i 1963, hvorefter han aftjente sin værnepligt ved Hærens tekniske korps i Varde 1963-1964 og hjemsendtes som sergent. I 1964 fik han ansættelse ved Toldvæsenet og har siden 1965 været tjenstgørende i Helsingør som toldbetjent. - Henri Arne Sørensen er medlem af hjemmeværnet og er musiker i hjemmeværnets orkester i Helsingør.

XII. D. 5. b. 1) Lars Skriver Sørensen er født den 5. maj 1966 i Helsingør.

XII. D. 5. c. Jørn Frank Skriver er født den 12. september 1950 i Hvorup.

XII. D. 5. d. Ruth Skriver er født den 13. februar 1955 i Hvorup.

XII. D. 6.

Hans Jørgen Skriver er født den 25. juni 1916 i Brøndum, Skarp-Salling sogn. Han blev gift første gang den 31. oktober 1940 med Oda Koch, der er født den 24. juli 1922 som datter af Johannes Koch og hustru Karen Kirstine. Ægteskabet opløstes, og han giftede sig anden gang den 15. august 1951 i Simsted med Ingeborg Sørensen, der er født den 16. marts 1921 i Sjøstrup, Aars sogn, som datter af husmand Jens Kristian Sørensen og hustru Marie Nielsine Andersen.

Bosat: Hobrovej 53, Aars.

Hans Jørgen Skriver gik i skole i Skarp-Salling. Han udlærtes som tømrer og gik paa teknisk skole i Løgstør i 1938. Efter at have arbejdet som tømrer forskellige steder har han siden 1950 virket som saadan i Aars, hvor han har bygget eget hus.

Ingeborg Sørensen gik i skole i Gislum og uddannedes derefter ved husgerning. Hun har nu ansættelse i en skotøjsforretning i Aars.

XII. D. 6. a.

Inger-Lise Skriver er født den 14. september 1943 i Gislum.

Hun læser til lærerinde paa Ranum seminarium.

XII. D. 6. b.

Ejner Skriver Jensen er født den 1. februar 1945 i Aalborg.

Han er udlært som murer i Aalborg.

XII. D. 6. c.

Merete Skriver er født den 25. november 1958 i Aars.

XII. D. 7.

Ejnar Skriver er født den 27. oktober 1917 i Brøndum, Skarp-Salling sogn. Han døde den 27. september 1949.

Ejnar Skriver var murer.

XII. D. 8.

Otto Skriver er født den 14. marts 1920 i Brøndum, Skarp-Salling sogn. Han blev gift den 23. september 1950 i Humble med Anny Kirstine Rasmussen, der er født den 6. juni 1928 i Kædeby, Humble sogn, som datter af vognmand Christian Rasmussen og hustru Andrea Marie Jensen.

Bosat: Finsensvej 65, København F.

Otto Skriver gik i skole i Skarp-Salling. Han uddannedes ved landbrug og gartneri og havde forskellige pladser som gartner. I 1950 startede han egen frugt- og grøntforretning paa Frederiksberg, og denne driver han stadig.

Anny Kirstine Rasmussen gik i skole i Ø. Kædeby. Hun uddannedes som dameskræderinde og arbejdede som saadan forskellige steder, bl.a. 6 aar i Standard paa Strøget.

XII. D. 8. a. Judith Marianne Skriver er født den 1. juni 1953 i København.

XII. D. 9.

Kristian Frank Skriver er født den 1. december 1924 i Brøndum, Skarp-Salling sogn. Han blev gift den 18. august 1949 paa Frederiksberg med Inger Marie Günter, der er født den 4.

juni 1925 i København som datter af instrumentmager Gottfried Carlo Günther og hustru Ella Elisabeth Christiansen.

Bosat: Egegaardsvej 27, Ørholm pr. Lyngby.

Kristian Frank Skriver gik i skole i Skarp-Salling. Efter en tid at have været beskæftiget ved landbrug og gartneri begyndte han i 1946 uddannelse som boghandlermedhjælper i København og aftjente fra 1949 til 1950 sin værnepligt ved infanteriet i Vordingborg. Han har siden været beskæftiget indenfor forlags- og boghandlerbranchen og virker nu som fuldmægtig. - Kristian Frank Skriver har beskæftiget sig meget med slægtsforskning og udarbejdet en fortegnelse over sin faders slægt.

Inger Marie Günther gik i skole i København. Hun uddannedes som dameskrædderinde og drev en tid egen virksomhed.

XII. D. 9. a. Lise Skriver er født den 20. marts 1952 i Helligkors sogn, København.

XII. D. 9. b. Hans Skriver er født den 7. november 1954 i Helligkors sogn.

XII. D. 9. c. Torben Skriver er født den 12. juni 1958 paa Rigshospitalet.

XII. D. 10.

Anna Marie Skriver er født den 8. marts 1934 i Brøndum, Skarp-Salling sogn. Hun blev gift den 11. april 1954 i Aars med Svend Aage Klemmensen, der er født den 14. september 1929 i Hanning som søn af gaardejer Hans Klemmensen og hustru Dagny Jensen.

Bosat: Sønderup.

Anna Marie Skriver gik i skole i Skarp-Salling og havde et ophold paa Vesterlund ungdomsskole i 1951. Hun var beskæftiget ved husgerning indtil giftemaalet.

Svend Aage Klemmensen gik i skole i Finderup samt i Marup. Han arbejdede først en tid ved landbruget og udlærtes derefter som tømrer i 1958 hos en tømrermester i Sønderup. Han har siden virket som svend samme sted.

XII. D. 10. a. Birthe Skriver Klemmensen er født den 14. juli 1955 i Sønderup.

XII. D. 10. b. Ejnar Skriver Klemmensen er født den 20. juli 1959 i Sønderup.

XII. E.

Kristen Andersen Lambertsen er født den 11. januar 1891 i Laastrup. Han blev gift den 24. november 1931 i Laastrup med Jensine Christensen Tholstrup, der er født den 5. marts 1907 i Laastrup som datter af husmand Peder Christensen Tholstrup og hustru Mette Marie Christensen.

Bosat: Laastrup pr. Skals.

Kristen Andersen Lambertsen gik i skole i Laastrup. Efter at have været beskæftiget 2 aar ved landbruget kom han i murerlære og udlærtes i 1910, hvorpaa han 1912-1913 var "paa

valsen" i Tyskland og Schweiz. I 1927 overtog han faderens ejendom i Laastrup, som han havde indtil 1958, samtidig med at han arbejdede som murer hvilket sidste han fortsatte med indtil 1962.

Jensine Christensen Tholstrup gik i skole i Laastrup. Hun kom allerede som 12-aarig ud at tjene og havde i 1928 et ophold paa Skals højskole.

I ægteskabet er børnene XII. E. 1. - XII. E. 3.

XII. E. 1.

Jørgen Anton Lambertsen er født den 21. august 1932 i Laastrup, og han døde den 25. februar 1962 samme sted. Han blev gift den 27. april 1958 i Laastrup med Elly Nielsen, der er født den 13. april 1936 i Nr. Rind, Skals sogn, som datter af arbejdsmand Søren Nielsen og hustru Dagny Maren Kjeldsen. - Elly Nielsen er nu gift Christensen.

Bosat: Laastrup pr. Skals.

Jørgen Anton Lambertsen gik i skole i Laastrup og havde desuden et ophold paa Haubro ungdomsskole. Han uddannedes ved landbruget og aftjente 1953-1954 sin værnepligt i Viborg samt i Itzehoe. Efter at have drevet faderens ejendom i 5 aar overtog han i 1958 denne. - Jørgen Anton Lambertsen deltog i flere aar i gymnastikforeningens idrætsarbejde.

Elly Nielsen gik i skole i Nr. Rind. Hun lærte husgerning og havde et ophold paa Haubro ungdomsskole i 1953. - Elly Nielsen har ligeledes deltaget i gymnastikforeningens idrætsarbejde.

XII. E. 1. a. Frank Lambertsen er født den 18. maj 1957 i Laastrup.

XII. E. 1. b. Ivan Lambertsen er født den 30. april 1960 i Laastrup.

XII. E. 2.

Valborg Lambertsen er født den 1. maj 1935 i Laastrup. Hun blev gift den 1. januar 1960 i Wien med Mohammed Abdelmotaleb Hamed Badawi, der er født den 25. april 1935 i Mansura, Ægypten, som søn af Abdelmotaleb Hamed Badawi og hustru Hekmat Bejomi.

Bosat: Nøddehaven 58 A st., Valby.

Valborg Lambertsen er beskæftiget som bogholderiassistent, og Mohammed Abdelmotaleb Hamed Badawi studerer psykologi.

XII. E. 2. a. Sami Badawi er født den 1. april 1962 i Laastrup.

XII. E. 3.

Anna Marie Lambertsen er født den 5. september 1938 i Laastrup. Hun blev gift den 6. marts 1965 i Laastrup med Jørgen Edmund Knudsen, der er født den 15. oktober 1936 i Ø. Ulslev som søn af husejer Sigvard Knudsen og hustru Johanne Madsen.

Bosat: Teglværksgade 2 D², Nykøbing F.

Anna Marie Lambertsen havde efter skolegangen et ophold paa Haubro ungdomsskole.

Efter at have taget 1 aars barneplejeuddannelse paa Diakonissestiftelsen samt paa Sct. Lukasstiftelsen gennemgik hun et toaarigt kursus paa en sy- og tilskærerskole i Nykøbing F., og hun er nu beskæftiget som tilskærerske.

Jørgen Edmund Knudsen er beskæftiget som gravemester i et entreprenørfirma.

XII. D. 3. a. Per Lambert Knudsen er født den 2. september 1965 i Nykøbing F.

XII. D. 3. b. Jane Knudsen er født den 24. september 1966 i Nykøbing F.

XII. F.

Anthony Lambert, der i forbindelse med sit amerikanske statsborgerskab fik navneændring fra Anton Christian Lambertsen, er født den 19. juni 1893 i Laastrup. Han blev gift den 16. oktober 1921 i Buffalo, New York, med Thora Emilia Klein. Hun er født den 21. maj 1895 i Skals som datter af snedker Emilius Thorvald Klein og hustru Petrine Laustsen, og hun døde den 29. januar 1966 i La Mesa, Californien.

Bosat: 4998 Resmar Road, La Mesa, California 92041, U. S. A.

Anthony Lambert har afgivet følgende levnedbeskrivelse: "Da jeg var 9 aar gammel, blev jeg sendt ud for at arbejde som hyrdedreng paa en bondegaard. Da skolegangen og konfirmationen var blevet overstaaet, og jeg betragtedes som voksen, blev jeg sat i lære paa mejeriet, og jeg arbejdede derefter som mejerist forskellige steder rundt i Danmark samt 1 aar i Tyskland. Som 20-aarig udvandrede jeg til Argentina, og da jeg havde opholdt mig her i 1½ aar, tog jeg hyre paa den danske skonnert "Thyra" af Marstal, som afgik fra en havn i Argentina. Efter 87 dages sejlads ankom vi til Liverpool i England, og her afmønstrede jeg for at søge hyre paa et andet skib. England var dengang (i 1915) i krig, og da jeg hverken kunne tale eller forstaa engelsk, fulgte jeg ikke de forskellige regulativer, hvorfor jeg blev arresteret som spion, men dog kort efter sat paa fri fod igen. Jeg fik nu hyre paa et norsk sejlskib, som skulle til Canada og derfra videre til Argentina, men paa grund af stormvejr anløb vi i stedet Savannah i Georgia, U. S. A., hvor jeg afmønstrede og gik i land som emigrant. Jeg foretog derefter flere rejser til søs, men vendte altid tilbage hertil, og efter 5 aars forløb fik jeg borgerskabspapirer. Jeg var nu amerikansk statsborger, og som saadan har jeg prøvet at leve siden. De første aar var nok lidt vanskelige, men senere købte jeg en landejendom, hvor jeg boede i en lang aarrække. Kort efter købte jeg endnu en ejendom, som jeg forpagtede ud, og nogen tid senere byggede jeg et nyt hus. Jeg flyttede nu ind her og forpagtede ogsaa min første landejendom ud. Efter nogle aars forløb solgte jeg de to ejendomme og huset og flyttede til den sydlige del af Californien, hvor jeg nu bor sammen med min familie."

Thora Emilia Klein flyttede som to-aarig med sin familie til Aalborg og tre aar efter til Hillerød samt yderligere 5 aar efter til Aarhus. Som 15-aarig kom hun til U. S. A., hvor hun iøvrigt gennemgik uddannelse som sygeplejerske.

I ægteskabet er sønnen XII. F. 1.

XII. F. 1.

Thorwald Anthony Lambert er født den 15. august 1922 i Buffalo, New York. Han blev gift den 21. juni 1947 i Washington D. C. med Helen Mixon, der er født den 5. juli 1925 i Heyward, South Carolina, som datter af Clement Mixon og hustru Naomi Trowell.

Bosat: 4998 Resmar Road, La Mesa, California 92041, U. S. A.

Thorwald Anthony Lambert flyttede i 1926 med sine forældre til Auburn, New Hampshire, op opvoksede her paa en farm. I 1940 tog han eksamen fra high school, hvorefter han blev optaget paa college. I 1942 traadte han ind i hæren, og han gjorde nu tjeneste i 4 aar, først som teknisk studerende og teknisk instruktør og derefter som kommunikationsofficer i det amerikanske flyvevaaben, hvorpaa han i 15 aar var tilknyttet flyvevaabenets reservestyrker som elektroingeniør med rang af kaptajn. I 1946 immatrikuleredes han ved Universitetet i New Hampshire, og i 1949 afgik han herfra med en BS - Degree i elektroteknik og en BA-Degree i undervisning med matematik og fysik som hovedfag. Fra 1949 til 1964 var han ansat ved den amerikanske marines undersøgelseslaboratorium som ingeniør med speciale i antenner, og han er nu assistent division manager for the La Mesa Advanced Structures Division of Whittaker Corporation, i et firma der fremstiller kommunikations- og maritimt livredningsudstyr. - Thorwald Anthony Lambert er leder i den presbyterianske kirke, medlem af bestyrelsen for La Mesa Rotary Club og borgerrepræsentant i Handelskammeret m. m.

Helen Mixon kom til Washington D. C. i 1941 og tog senere eksamen fra Woodrow Wilson High School. I 1947 bestod hun BA-Degree med religion som hovedfag og musik som bifag fra Shorter College i Rome, Georgia, og de første aar efter giftemaalet var hun ansat som teknisk sekretær ved den amerikanske marines undersøgelseslaboratorium. Hun har senere virket som korleder og organist i forskellige kirker og giver nu undervisning i klaverspil. - Helen Mixon, der sammen med sin mand er meget aktiv indenfor American Field Service og Rotary International Foreign Student Exchange, virker som leder ved kommunale musikarrangementer.

XII. F. 1. a. Anthony Thorwald Lambert er født den 16. marts 1950 i Washington D. C.

Han bestod eksamen fra high school som bedste student ud af 350 og er nu elev paa Stanford University, hvor han læser fysik. I 1967 havde han et ophold i Japan som Rotary International Exchange Student.

XII. F. 1. b. Alan Mixon Lambert er født den 16. december 1951 i Washington D. C.

Han er elev paa high school og forventer at tage eksamen i indeværende aar for derefter at blive optaget paa Stanford University med matematik som hovedfag.

XII. F. 1. c. Andrew Emilius Lambert er født den 27. august 1954 i Arlington, Virginia.

Han er leve paa high school.

XII. F. 1. d. Arthur Harvey Lambert er født den 28. januar 1961 i Cambridge, Massachusetts, og han døde den 27. september 1965.

XII. G.

Birgitte Lambertsen er født den 16. august 1896 i Laastrup. Hun blev gift den 6. november 1919 i Laastrup med Anton Thorsager, der er født den 6. november 1893 i Vammen som søn af postbud Vilhelm Hall og hustru Birgitte Thorsager.

Bosat: Vammen pr. Viborg.

Birgitte Lambertsen gik i skole i Laastrup. Hun lærte husgerning og uddannedes derpaa som syerske, hvorefter hun i en længere aarrække drev dameskrædderi. Hun har desuden hjulpet manden i hans virksomhed.

Anton Thorsager gik i skole i Vammen samt i Hersom. Han udlærtes som maskinarbejder og aftjente derefter sin værnepligt i Viborg 1915, hvorefter han fortsatte indenfor hæren indtil 1925, da han hjemsendtes som sergent. I 20 aar drev han derpaa en smede- og maskinforretning i Vammen og fra 1945 til 1967 var han derefter centralbestyrer samme sted samt passede et brevsamlingsted for postvæsenet fra 1943 til 1963. - Anton Thorsager sad i bestyrelsen for den stedlige smedemesterforening samt i hovedbestyrelsen for Jyllands samvirkende mesterforeninger og var tillige medlem af menighedsraadet og kirkeværge i 28 aar. Han var med til at oprette hjemmeværnet og startede kompagni 2205 "Tjele", hvor han var kompagnichef i 8 aar. I 1954 blev han ridder af Dannebrog og har endvidere erhvervet hærens hæderstegn for 8 aars tjeneste som fast underofficer.

I ægteskabet er datteren XII. G. 1.

XII. G. 1.

Ellen Rigmor Thorsager er født den 7. marts 1925 i Viborg. Hun blev gift den 4. november 1967 i Bjerringbro med Charles Larsen, der er født den 30. marts 1930 i Løgstør som søn af landmand Christian Larsen og hustru Magda Knudsen.

Bosat: Vammen pr. Viborg.

Ellen Rigmor Thorsager gik i skole i Viborg. Hun arbejdede en tid ved husgerning og var derefter fra 1947 beskæftiget paa telefoncentralen i Vammen, efter faderens fratræden i 1967 som centralbestyrer.

Charles Larsen gik i skole i Løgstør, hvor han tog realeksamen. Han uddannedes i kontorfaget, bestod handelsmedhjælpereksamen og var i 13½ aar beskæftiget hos fa. Th. Mikkelsen. Han blev derpaa ansat i Fa. Dalsøgas i Bjerringbro, hvor han siden 1961 har virket som bogholder.

XII. H.

Otto Mads Bach Lambertsen er født den 8. september 1898 i Laastrup, og han døde den 31. oktober 1948 i Viborg. Han blev gift den 13. maj 1931 i Vorde med Hilda Træffa Louise Hansen, der er født den 13. maj 1912 i Asmild sogn som datter af landmand Peder Hansen og hustru Alfrida Larsen.

Bosat: Kirkebæk pr. Løgstrup.

Otto Mads Bach Lambertsen gik i skole i Laastrup og kom ud at tjene ved landbruget som 10-aarig. Han udlærtes senere som murer i Skals og aftjente sin værnepligt i Frederi-

cia, hvorfra han hjemsendtes som korporal. I 1934 etablerede han sig som murermester i Kirkebæk, hvor han virkede indtil sin død.

Hilda Træffa Louise Hansen gik i skole flere steder, bl. a. i Lyngsø. Hun uddannedes som dameskrædderinde i København i 1928, hvorpaa hun oprettede systue i Kirkebæk, som hun fortsat driver.

I ægteskabet er børnene XII. H. 1. - XII. H. 5.

XII. H. 1.

Esther Lambertsen er født den 9. november 1932 i Kirkebæk pr. Romlund sogn. Hun blev gift den 23. september 1951 i Romlund med Jens Christian Højgaard, der er født den 8. juli 1929 i Borup, Laastrup sogn, som søn af gaardejer Jens Højgaard og hustru Petra Nielsen.

Bosat: Frederiksvej 8, Viborg.

Esther Lambertsen gik i skole i Rogenstrup og gennemgik derefter uddannelse ved husgerning.

Jens Christian Højgaard gik i skole i Borup. Han uddannedes ved landbrug og havde et ophold paa Lyngby landbrugsskole 1948-1949, hvorefter han aftjente sin værnepligt ved Livgarden 1950-1951. Siden 1951 har han haft ansættelse paa Viborg slidbanefabrik, hvor han nu er værkfører. - Jens Christian Højgaard er medlem af bestyrelsen for Arbejdsledernes forening samt formand for et haveselskab.

XII. H. 1. a. Johnny Højgaard er født den 23. juli 1952 i Borup, Laastrup sogn.

XII. H. 1. b. Laila Inge-Lise Højgaard er født den 20. februar 1957 i Viborg.

XII. H. 2.

Else Lambertsen er født den 5. marts 1936 i Kirkebæk, Romlund sogn. Hun blev gift den 9. oktober 1955 i Romlund med Johannes Pedersen, der er født den 1. maj 1933 i Brundt, Skjød sogn, som søn af blikkenslagermester Søren Marinus Pedersen og hustru Marie Lucie Nielsen.

Bosat: Søkildevej 33, Ry St.

Else Lambertsen gik i skole i Rogenstrup. Hun uddannedes som syerske og var i 4 aar ansat paa systuen hos fa. Crome & Goldschmidt i Viborg. Efter at have virket 9 aar som syerske i et Aarhus-firma begyndte hun selvstændig produktion af egne modeller i overtøj.

Johannes Pedersen gik i skole i Vinterslev. Han udlærtes som maskinsnedker og arbejdede som saadan forskellige steder, bl. a. Romlund, Sejling og Ry. De sidste 4 aar har han haft ansættelse i Hørning .

XII. H. 2. a. Inge Mette Lambertsen Pedersen er født den 13. februar 1956 i Kirkebæk, Romlund sogn.

XII. H. 2. b. Henriette Lambertsen Pedersen er født den 20. marts 1963 i Ry.

XII. H. 2. c. Søren Henning Lambertsen Pedersen er født den 22. november 1966 i Ry.

XII. H. 3.

Frank Lambertsen er født den 26. marts 1938 i Kirkebæk, Romlund sogn. Han er gift med Dot Lykke, med hvem han har to børn.

Bosat: Holstedvej 3, Odense.

Frank Lambertsen er raadgivende ingeniør, og Dot Lykke er lærerinde.

XII. H. 4.

Kaj Lambertsen er født den 6. juni 1942 i Kirkebæk, Romlund sogn. Han blev gift den 1. februar 1964 i Struer med Ella Irene Kjeldsmark Jensen, der er født den 27. februar 1946 i Struer som datter af kommunalarbejder Karl Juul Kjeldsmark Jensen og hustru Knudsine Kristine Laursen.

Bosat: Vestervangsvej 41, Viborg.

Kaj Lambertsen gik i skole i Rogenstrup. Han udlærtes i 1960 som baker i Løgstrup og aftjente fra 1960 til 1961 sin værnepligt ved søværnet ombord i Niels Ebbesen. Indtil 1966 arbejdede han som bagersvend i Humlum, og han har siden haft ansættelse i Viborg.

Ella Irene Kjeldsmark Jensen gik i skole i Struer. Hun var derefter bl. a. en tid beskæftiget som telefondame ved Taxa i Struer.

XII. H. 4. a. Inge-Lise Lambertsen er født den 9. juli 1964 i Struer.

XII. H. 4. b. Bent Otto Lambertsen er født den 20. september 1965 i Humlum.

XII. H. 5.

Svend Otto Lambertsen er født den 6. juli 1945 i Kirkebæk, Romlund sogn. Han blev gift den 7. juli 1967 i Romlund med Jette Oda Carlsen, der er født den 3. juni 1946 i Hørsholm som datter af murer Anker Preben Carlsen og hustru Birthe Kirsten Nielsen.

Bosat: Vibevej 4, Allerød.

Svend Otto Lambertsen gik i skole i Rogenstrup. Han udlærtes som snedker i Viborg og havde bl. a. plads hos H. Vig Laursen, Viborg samt hos Eigil Mehr i Kulhuse. Han var derpaa ansat hos Erik Quottrup i Allerød som snedkerformand, og er nu begyndt arkitektstudie.

Jette Oda Carlsen gik i skole i Lillerød samt i Fredensborg. Hun uddannedes ved husgerning og havde senere ansættelse i 4 aar paa en lædervarefabrik paa Østerbro i København.

XII. J.

Gertrud Marie Karoline Bach Lambertsen er født den 17. juli 1900 i Laastrup.

Bosat: Laastrup pr. Skals.

XIII. Anton Vilhelm Lambertsen

er født den 26. september 1856 i Laastrup, og han døde den 22. maj 1857 samme sted,

XIV. Anton Vilhelm Lambertsen

er født den 26. april 1859 i Laastrup. Han blev gift den 22. februar 1887 i Ulbjerg med Johanne Bolette Jørgensen, der er født den 12. juni 1867 i Ulbjerg som datter af Jørgen Jochumsen og hustru Jensine Caroline Christensdatter.

Bosat: U. S. A.

Anton Vilhelm Lambertsen læste til skolelærer og emigrerede senere sammen med sin hustru til U. S. A., hvor han saa vidt vides blev ingeniør.

I ægteskabet er 5 børn, hvoraf den ældste, Jensine Caroline, er født 1889 i Ulbjerg. Et andet barn er George Lambertsen, hvis adresse er Route 1, Box 183, Washington 98580, U. S. A.



II. B. Karen Marie Kristensen og Jens Kristensen Skov



II. B. 1. Helga Kristine K. Skov og Jens Chr. M. Pedersen



II. B. 2. Karl Kr. K. Skov og
Magda F. Simonsen



II. B. 3. Kristen Brorsen K. Skov og
Ane Petrine H. Burchardt



II. B. 4. Thomas M. K.
Skov



II. C. Jens Wismar Jespersen
(yderst til højre)



II. C. Ane Kathrine Kristensen med barn,
barnebarn og oldebarn



II. C. 1. Andreas P.
Jespersen og Maren
K. Jensen



II. C. 3. Niels Peter
Jespersen



II. C. 5. Marius Aug. Jespersen og
Martha Hansen



II. C. 7. Kjeld Aage Jespersen og
Maren K. Jensen



II. C. 8. Svend Aage Jespersen og
Ida Johanne Petersen



II. D. Kr. Lambert Frank Kristensen og
Mathilde F. Husum



II. D. 1. Sofie Karla Kristensen og
Valdemar Andersen

II. D. 2. Jens Frank
Kristensen



II. F. Julius Peter Kristensen og Birthe Marie Nielsen



II. F. 1. Chr. Th.
Christensen og Karen
Stefansen



II. F. 1. Anne Mariane Skræddergaard



II. F. 2. Anna K. Christensen og Carl Hedemann Stefansen

V. Erik P. Lambertsen og Ane Marie Jensen



V. A. Jens Lambertsen og Ane Kathrine Nielsen

V. A. 1. Lambert P. Lambertsen

V. A. 2. Johanne M. Lambertsen



V. A. 3. Kristiane Lambertsen og Alfred Oskar Mikkelsen



V. B. Marie Lambertsen og Poul Chr. Martinsen



V. B. 1. Martin L. Martinsen og Astrid L. Jensen



V. C. Ane K. Lambertsen og Heinrich Vilh. Bech



V. C. 2. Gerda M. K. L. Bech



V. C. 3. Kamma S. L. Bech og Børge Laurents



V. F. Søren A. Frank Lambertsen og Ella van der Hage



V. F. 1. Peter Stig B. Lambertsen



VI. C. Lambert Frank Eskildsen og sønnen Svend Aage



VI. C. Lambert Frank Eskildsen og
Jørgine K. Jørgensen



VI. C. 1. Marie K.
Eskildsen og Martin
Pedersen



VI. C. 5. Svend Aage
Eskildsen og Astrid
K. Bräuner



VI. C. 6. Elly J. Eskildsen og Olaf Thomsen



VI. C. 7. Oluf Børge Eskildsen og
Edith M. Bräuner



VI. C. 8. Henry Viggo
Eskildsen



**XI. Christiane Michaline Lambertsen
og Niels Peter Jensen**



**XI. B. Lambert Frank Vaarstrøm
og Kamma Magnussen**



**XI. F. Anton Carl Jensen og
Jenny S. Jønsson**



**XI. H. Mads Bach Jensen og
Olga Louise Pedersen**



XI. J. Ane Kathrine Jensen



XII. Jørgen Anton Lambertsen og Ane Marie Nielsen med børn



XII.A. Niels Chr. Lambertsen og Birthe Laustsen



XII. B. Lambert Frank Lambertsen og Ane Kathrine Markussen med børnene



XII. B. Gaarden i Fjelsø



XII. C. Maren Lambertsen og Michael Mikkelsen Højlund



XII. D. Ægteparret med børn, svigerbørn og børnebørn



XII. D. Ane Katrine Lambertsen og Christen Skriver



XII. E. Kristen Andersen Lambertsen og Jensine Christensen Tholstrup



XII. F. Anthony Lambert og Thora Emilia Klein med søn, svigerdatter og børnebørn



XII. G. Birgitte Lambertsen og Anton Thorsager



XII. H. Otto Mads Bach Lambertsen



XIV. Anton Vilhelm Lambertsen og Johanne B. Jørgensen

D.

Vilhelmine Charlotte Madsdatter Bach,
født 1812,
og ægtefælle
med efterkommere

D. Vilhelmine Charlotte Madsdatter Bach

er født den 23. juni 1812 i Laastrup, og hun døde den 5. juli 1891 i Sandbjerg, Birkerød sogn, og blev begravet den 12. juli i Birkerød.

Hun blev hjemmedøbt den 23. juni 1812 og derpaa fremstillet i kirken den 2. august samme aar; provstinde Worsøe bar hende, jomfru Hanne Sundstrup stod hos, og faddere var Jens Jacobsen, Ove Christensen og Thomas Thøgersen.

Vilhelmine Charlotte Madsdatter Bach blev gift den 5. juli 1833 i Kalundborg med Andreas Wermuth. Han er født den 1. juli 1807 i Kalundborg som søn af snedkermester Christopher Wermuth og hustru Ane Cathrine Poulsen, og han døde den 2. april 1852 i Kalundborg og blev begravet den 10. april samme sted.

Bosat: Bag Slotsgraven, Kalundborg.

Andreas Wermuth udlærtes som snedker og fik i 1833 borgerskab som snedkermester i Kalundborg. Hans barnebarn, Marie Wermuth, fortæller om ham, at han var meget patriotisk, og i krigen 1848 var han og hans svende beskæftiget med at lave lanser, som de forærede hæren. Han var iøvrigt selv løjtnant i borgervæbningen.

Efter Andreas Wermuths tidlige død solgte Vilhelmine Charlotte Madsdatter Bach deres ejendom i Bag Slotsgraven, og senere flyttede hun ind i en lille landejendom paa Nordsjælland, som den yngste datter og hendes mand havde købt til hende. De sidste 6 aar inden sin død boede hun hos sønnen Carl Christopher og dennes hustru.

I ægteskabet er børnene I. -X.

I.

Carl Christopher Wermuth er født den 27. juni 1833 i Kalundborg, og han døde den 25. september 1840 samme sted.

Om hans død fortæller Marie Wermuth, at der var fest paa Møllebakken, hvor en mand ved navn Jørgensen, der havde været snedkersvend hos Andreas Wermuth, greb den lille Christopher og kastede ham op paa en karussel, som da var i fuld fart. Drengen fik herved hovedet knust og døde øjeblikkelig.

II.

Vilhelm Adolph Wermuth er født den 28. august 1835 i Kalundborg, og han døde den 10. september samme aar.

III.

Vilhelm Adolph Wermuth er født den 3. september 1836 i Kalundborg.

Han udlærtes som snedker, og det var meningen, at han engang skulle have overtaget faderens virksomhed, men paa grund af faderens saa tidlige død blev dette ikke til noget, og omkring 1860 rejste Vilhelm Adolph Wermuth til U. S. A., hvor han deltog som frivillig i bor-

gerkrigen. Senere drev han en sølvmine og havde kontor i New York, men hvad der herefter blev af ham, vides ikke.

IV.

Ane Kirstine Madsine Wermuth er født den 13. november 1838 i Kalundborg. Hun var først forlovet med en ung mand, der faldt ved Dybbøl i 1864, hvorefter hun blev gift med en Hansen. I ægteskabet, der blev opløst igen, var en søn ved navn Charles, der døde som ung og blev begravet i Birkerød.

V.

Carl Christopher Wermuth er født den 29. august 1840 i Kalundborg, og han døde den 2. december 1902 i Maaløv og blev begravet i Birkerød. Han blev gift den 3. maj 1876 i København med Caroline Kirstine Nielsen (se afd. F. III). Hun er født den 16. december 1847 i Laastrup som datter af gaardejer Niels Madsen Bach og hustru Mette Bertelsdatter, og hun døde den 19. august 1939 i København.

Bosat: Frankrigshusene 18, København S.

Om ægteparret fortæller datteren Marie Wermuth i sin slægtsbog bl. a. følgende:

"Fader tog til Søs lige efter sin Konfirmation og sejlede Verden rundt, bl. a. 7 Aar paa Kinakysten. Da han kom hjem, tog han Styrmandseksamen i Svendborg, hvorefter han aftjente sin Værnepligt ombord i Fregatten Sjælland, i hvilken Forbindelse han var med ved Suezkanalens Aabning, hvor han saa den franske Kejserinde Eugenie klippe et lysebælt paa Silkebaand over, som var spændt fra Bred til Bred, og dermed aabne Kanalen. Han beskrev hende senere som en stor Skønhed.

Mine Forældre bosatte sig i København, men desværre paadrog Fader sig en ondartet Klimafeber og var syg i 3 Aar, hvorfor han maatte opgive sin Stilling til Søs og i Stedet fik ansættelse paa Forhviringskontoret, hvor han var i 10 Aar.

Paa samme Tid døde min Faders ældste Søster, som min Farmoder boede sammen med. De to havde en lille Landejendom i Nordsjælland, som min Faders yngste Søster og hendes Mand, der i sin Tid var ret velhavende, havde købt til Farmoder, for at hun kunne være sikret i sin Alderdom. Desværre var der laant, alt hvad der laanes kunne i Ejendommen, og da denne tilmed blev meget forsømt, idet ingen af dem havde Forstand paa Landvæsen, skulle Ejendommen ved hendes Død til Tvangsauktion. Men da Kreditorerne ikke kunne faa de Penge ud, som de havde sat i Ejendommen, overtalte de mine Forældre til at overtage Ejendommen med Gæld og Forpligtelser. Det var ikke lette Vilkaar at gaa ind paa, og det var i Virkeligheden for dyrt købt. Min Fader beholdt nu sin Stilling i København, og alt hvad han kunne tjene, og hvad Moder ved sin store Dygtighed udrettede, gik til at holde det gaaende med. Egnen, hvor vi boede, var meget smuk, og selve Ejendommen, der hed Ebbaslyst og laa i Sandbjerg mellem Holte og Hørsholm, havde 7 værelser. Mange forskellige Mennesker boede om Sommeren hos os, Skuespillere og andre. Saaledes boede mine Gudforældre Oberst og Oberstinde Moltke der i 4½ Aar, og jeg har mange gode Minder om de to fine og noble Mennesker, Deres eneste Datter døde som ganske ung, og hende er jeg opkaldt efter.

Jeg var to aar gammel, da vi flyttede til Ejendommen i Sandbjerg, og her boede vi til efter min Konfirmation, da mine Forældre solgte Stedet til Operasanger ved Det kgl. Teater Alexander Brandt. Fader var desværre blevet svagere, og mine Forældre købte nu et mindre Sted paa en anden Egn, ved Maaløv mellem København og Frederikssund. Det var en stor Forandring for mig, her var ingen Skov, og Beboerne var rigtige sjællandske Bønder, men rare og ærlige Mennesker, som viste os megen Hjertelighed under Faders Sygdom og ved hans Død. Vi boede her i 4 Aar, indtil min Fader i 1902 døde. Fader havde ønsket at blive begravet i Birkerød, og en Nabo stillede Heste og Vogn til Raadighed, og Sønnen og en anden Nabo kørte nu Fader den lange Vej til Birkerød. Et smukt Træk, som man ikke glemmer.

Da Fader døde, solgte vi Stedet og flyttede til København, hvor vi siden har haft vort Hjem, bl. a. i over 20 Aar paa Prinsesse Maries Stiftelse, hvor Mor som den første fik Lejlighed, da Stiftelsen blev oprettet."

I ægteskabet er børnene V. A. - V. B.

V. A.

Petrea Wermuth døde 6½ aar gammel.

V. B.

Marie Ottilie Wermuth er født den 14. december 1883 i Sandbjerg, Birkerød sogn.

Bosat: Frankrigshusene 18, København S.

Marie Ottilie Wermuth gik i skole i Sandbjerg. Hun bestod eksamen fra Handelsakademiet i København og fik senere ansættelse ved K. T. A. S., hvor hun virkede i mere end 40 aar, de sidste mange aar som kontroltelefonist. - Marie Ottilie Wermuth har altid interesseret sig meget for slægtshistorie og skrev for nogle aar siden bogen "Hvad jeg ved om min Slægt", som dels byggedes op af gamle brev og slægtsdokumenter og dels af sandfærdige beretninger og arkivoplysninger.

VI.

Cecilia Petrea Wermuth er født den 15. december 1842 i Kalundborg, og hun døde som ung under et ophold i Sverige.

VII.

Niels Jørgen Franck Wermuth er født den 16. januar 1845 i Kalundborg, og han døde den 27. september 1897 samme sted. Han var gift med Sophie Vilhelmine Henriette Paser. Hun er født den 5. januar 1846 i Kalundborg som datter af fisker Johan Abraham Paser og hustru Maren Christensdatter, og hun døde den 15. september 1889 i Kalundborg.

Bosat: Kalundborg.

Niels Jørgen Franck Wermuth stod efter konfirmationen til søs og sejlede bl. a. 3 aar

sammen med broderen Carl Christopher paa Kinakysten. Senere kom han hjem og bestod styrmandseksamen, og ved sin død betegnes han som værende skibsfører i Kalundborg.

I ægteskabet er børnene VII. A. - VII. H.

VII. A.

Maren Charlotte Wermuth er født den 29. juni 1871 i København, og hun døde den 16. december 1952 samme sted.

Hun var ugift og ernærede sig som husbestyrerinde.

VII. B.

Niels Carl Johannes Vilhelm Wermuth er født den 25. april 1874 i Kalundborg, og han døde den 18. august 1945 i København. Han blev gift den 22. december 1910 i København med Sofie Magdalene Eriksen, der er født den 18. december 1883 i København som datter af skibsfører Hans Christian Eriksen og hustru Anna Maria Ziepe.

Niels Carl Johannes Vilhelm Wermuth stod som ung til søs og fik senere ansættelse i Fyr- og Vagervæsenet, først paa Løvenørn, og senere paa Vagerinspektionsskibet "Argus", hvor han var overkok. - Niels Carl Johannes Vilhelm Wermuth bar dannebrogsmændenes hæderstegn.

I ægteskabet er datteren VII. B. 1.

VII. B. 1.

Else Lucia Wermuth er født den 24. april 1911 i København. Hun blev gift den 24. januar 1937 i København med Richard Gunnar Johansen, der er født den 16. september 1909 i København som søn af skomagermester Jens Christian Johansen og hustru Ane Marie Nielsen.

Bosat: Backersvej 122¹, København S.

Else Lucia Wermuth har gennemgaaet uddannelse paa Musikkonservatoriet og er nu statsprøvet musikpædagog, medens Richard Gunnar Johansen er beskæftiget som fuldmægtig.

I ægteskabet er børnene VII. B. 1. a. - VII. B. 1. b.

VII. B. 1. a.

Niels Wermuth Johansen er født den 1. marts 1938 i København. Han er gift med Ann-Christine Seehusen.

Bosat: Silkeborggade 19⁴, København Ø.

Niels Wermuth Johansen er læge.

VII. B. 1. b.

Anne-Marie Wermuth Johansen er født den 22. juni 1944 i København. Hun er gift med Anders Jørgen Bilde Pedersen, der er kunstmaler.

VII. C.

Lucia Amalia Petrea Wermuth er født den 29. december 1876 i Kalundborg, og hun døde den 3. maj 1891 samme sted.

VII. D.

Johan Andreas Frank Wermuth er født den 24. juni 1878 i Kalundborg, og han døde den 25. april 1891 samme sted.

VII. E.

Jørgen Christian Johan Wermuth er født den 21. april 1880 i Kalundborg. Han druknede ved et skibsforslis ud for Norges kyst nytaarsnat 1900.

Jørgen Christian Johan Wermuth, der var ugift, stod efter konfirmationen til søs og var ved sin død letmatros.

VII. F.

Andrea Mariane Vilhelmine Wermuth er født den 3. oktober 1882 i Kalundborg, og hun døde som lille.

VII. G.

Oscar Wermuth er født den 2. november 1883 i Kalundborg. Han blev gift ca. 1919 i U. S. A. med Dorthea Jensen, som vistnok døde i 1938.

Oscar Wermuth emigrerede ca. 1912 til U. S. A., hvor han senere drev week-end hotel i New Jersey med udlejning af baade.

I ægteskabet er børnene Dorethy og Ellen. Sidstnævntes adresse er 129 Delia Terrace, Clark, N. J. 07166, U. S. A.

VII. H.

Helga Othine Wermuth er født den 30. maj 1886 i Kalundborg, og hun døde den 12. december samme aar.

VIII.

Johan Henrich Alexander Wermuth er født den 8. oktober 1846 i Kalundborg, og han døde den 24. august 1847 samme sted.

IX.

Johan Henrich Alexander Wermuth er født den 21. april 1848 i Kalundborg.

Om ham fortæller Marie Wermuth: "Den yngste og sidste af min Faders Brødre Alexander var lige fra Barn meget musikalsk. En Slægtning af Farmoder hjalp med at betale til hans Uddannelse i Musik, og en Tid var han ansat i et større københavnsk Etablissement. Han var som saa mange Kunstnere noget af en Boheme og gav sig til at rejse rundt og spille, bl. a. i Sverige og Norge. Farmoder sørgede meget over det farende Liv, han førte, men hun havde dog den Trøst, at han var et godt Menneske. Han døde paa een af sine Rejser, jeg ved ikke, hvor han ligger begravet."

X.

Andrea Vilhelmine Wermuth er født den 23. maj 1850 i Kalundborg. Hun var gift med Oscar Lamberg, men i ægteskabet var ingen børn.

Marie Wermuth fortæller i sin slægtsbog følgende om hende: "Den yngste af Faders Søstre, Andrea Vilhelmine, var meget smuk og begavet og havde Lyst til Scenen. Hun læste hos Rosenkilde og debuterede i 1874 i Svantevits Datter paa Folketeatret, hvor hun gjorde Lykke. Min Tante blev gift med en svensk Grosserer Oscar Lamberg, der var bosiddende i Ystad. De førte stort Hus og rejste meget i Udlandet, men Ægteskabet var ikke lykkeligt, og efter at have været gift i 8 Aar vendte Tante tilbage til Scenen.

Tante hed som Skuespillerinde Andrea Lamberth. En Tid var hun ved Odense Teater, og efter at have været med August Rasmussen og Corte's Selskaber i Provinsen kom hun til København, hvor hun virkede ved Dagmar-teatret, Casino og Det ny Teater. Desuden var hun i en længere Aarrække ansat ved Aarhus Teater, hvor hun var en kendt og anset Skuespillerinde. Tante døde 77 Aar gammel under et Sommerophold i Ruds Vedby og ligger begravet paa Slagelse Urnekirkegaard i De ukendtes Grav, saaledes som hun selv ønskede det."



D. Vilhelmine Char-
lotte M. Bach



V. Carl Christopher
Wermuths hustru Ca-
roline Kirstine Nielsen
(afdel. F. III.)



V. B. Marie Ottilie
Wermuth

E.

Christian Michael Madsen Bach,
født 1815,
og hustru
med efterkommere

E. Christian Michael Madsen Bach

er født den 8. januar 1815 i Laastrup, og han døde den 26. november 1875 samme sted.

Han blev hjemmedøbt den 10. januar 1815 og derpaa fremstillet i kirken den 23. marts samme aar; Elsebeth Winther bar ham til daaben, hendes søster jomfru Winther stod hos, og faddere var hr. pastor Winthers hustru, Christian Back i Nr. Borup og Knud Nielsen fra Laastrup.

Christian Michael Madsen Bach blev gift den 8. november 1850 i Hersom med Christiane Jensdatter. Hun er født 1827 i Hersom som datter af Jens Sørensen og hustru Birgitte Jensdatter, og hun døde ca. 1859 samme sted.

Bosat: Laastrup.

Christian Michael Madsen Bach dimitteredes i 1835 fra Lyngby seminarium og fik i oktober samme aar ansættelse som lærer og kirkesanger i Hersom-Bjerregrav. I 1860 forflyttedes han til Laastrup, hvor han virkede indtil sin død.

I sin slægtsbog fortæller Marie Wermuth følgende om ham: "Som mange, der har været syge paa Sindet, faar en Ide, havde han ogsaa sin. Naar han havde læst Indgangsbønnen i Kirken, tog han et lille rundt Spejl frem af Salmebogen saa i det og lagde det tilbage igen. Bedstefader sagde det tit til ham, men han svarede hemmelighedsfuldt: "Bryd dig ikke om det Niels, jeg ser Vorherre i Spejlet og nedbeder Himlens Velsignelse over hele Menigheden". Han var iøvrigt i Besiddelse af en sjælden smuk Sangstemme.

Moder kom meget hos sin Farbrøder, da Skolen ligger lige ved Moders Hjem. Hun var som en ældre Søster for hans Børn, særlig for den yngste Anton. Naar hendes Onkel trak sig tilbage om Aftenen, sagde han altid: "Godnat Børn, nu gaar jeg til Vorherre, saa kan I gøre det, som I vil".

I ægteskabet er børnene I. - V.

I.

Jens Fidelius Bach er født den 23. marts 1851 i Hersom, og han døde ca. 1890 i Laastrup. Han blev gift i 1888 med Maren Nielsen, der døde ca. 1943 i Roum. Hun blev efter hans død gift 2. gang i 1891 med Niels Sørensen, der var smed i Roum. I dette ægteskab er flere børn.

Bosat: Laastrup.

Jens Fidelius Bach udlærtes som smed og drev forretning i Laastrup sammen med broderen Niels.

Jens Fidelius Bach og Maren Nielsen havde ingen børn sammen, men Maren Nielsen fik umiddelbart før vielsen en søn, der døbttes Jens Fidelius Christensen. Han er født den 15. april 1888 og bor nu i Skals som pensionist.

II.

Mads Bach er født den 14. december 1852 i Hersom, og han døde den 29. marts 1893 i Ugelris, V. Tostrup sogn. Han blev gift den 19. maj 1885 i Skals med Ane Marie Nielsen. Hun er født den 8. september 1864 i Skals som datter af husmand Niels Christian Thomsen og hustru Dorte Jørgensdatter, og hun døde den 11. januar 1892 i Ugelris.

Bosat: Ugelris pr. Møldrup.
Mads Bach var murer og husmand i Ugelris.
I ægteskabet er børnene II. A. -II. B.

II. A.

Kristiane Dorteia Bach er født den 23. februar 1886 i Ugelris, V. Tostrup sogn, og hun døde ugift den 24. april 1918 i V. Tostrup.

Efter forældrenes død blev hun sat i pleje hos gaardmand Anders Christensen og dennes hustru Mette Marie Petersen i V. Tostrup, og senere virkede hun som syerske.

II. B.

Dorteia Bach er født den 7. januar 1889 i Ugelris. Hun kom vistnok efter forældrenes død i pleje hos sin farbroder, der var smed i Tapdrup, og senere tjente hun paa en gaard paa Hersom-egnen, hvorefter hun rejste til København, hvor hun blev gift. Det vides, at hun fik en datter, som blev gift Dahl. Denne datter skulle bo i København, hvor hendes mand er tjenestgørende ved politiet.

III.

Christian Michael Bach er født den 11. maj 1854 i Hersom, og han døde den 12. juli 1909 i Tapdrup. Han blev gift den 11. november 1884 i Rødding med Kristine Dorteia Nielsen Kallestrup. Hun er født den 17. april 1862 i Rødding som datter af husmand Christen Kallestrup og hustru Caroline Hartvigsen, og hun døde den 6. januar 1901 i Vejrum.

Christian Michael Bach var husmand og murer i Vejrum.

I ægteskabet er børnene III. A. -III. F. Det har desværre ikke været muligt at opspore disse børn og deres efterkommere.

III. A.

Kristen Kallestrup Bach er født den 29. september 1885 i Vejrum.

III. B.

Christian Michael Bach er født den 4. juni 1887 i Vejrum.

III. C.

Niels Bach er født den 8. oktober 1890 i Vejrum.

III. D.

Jens Bach er født den 19. januar 1893 i Vejrum, og han døde den 9. februar samme aar.

III. E.

Jens Bach er født den 14. juni 1894 i Vejrum.

III. F.

Karoline Christiane Bach er født den 16. juli 1897 i Vejrum.

IV.

Niels Bach er født den 10. april 1856 i Hersom.

Niels Bach udlærtes som smed og drev sammen med broderen smedeforretning i Laastrup, hvor han i 1885 nævnes som ungarl. Senere flyttede han vist til Tapdrup.

V.

Jørgen Anton Bach er født den 5. november 1858 i Hersom.

Han dimitteredes som cand. phil. og virkede en tid som lærer ved Blaagaards seminarium. Senere havde han ansættelse som kommunelærer ved Frederiksberg kommune, sidst paa Fuglevangsvejens skole.

Om ham fortæller Marie Wermuth i sin slægtsbog: "Den yngste, Anton, er den, vi har kendt bedst. Han kom paa Blaagaards Seminarium, var en Tid Lærer der og kom i den Tid meget hos mine Forældre, der da boede i København. Han stod Fadder til mig og spillede violin ved min Daab. En Overgang tog han Del i det politiske Liv, han var ugift og levede iøvrigt temmelig ensomt. Han døde af et Kvælningsanfald og ligger begravet paa Solbjerg Kirkegaard. Moder og jeg var med til hans Begravelse, hvor Stiftsprovst Hoffmejer omtalte ham som et ensomt Menneske, et Menneske med store Idealer. Han var meget opofrende for sine afdøde Brødres Børn."

F.

Niels Madsen Bach,

født 1817,

og hustru

med efterkommere



Mette Bertelsdatter



Niels Madsen Bach

F. Niels Madsen Bach
=====

er født i Laastrup den 13. juli 1817, og han døde den 7. juni 1895 samme sted.

Han blev hjemmedøbt den 14. juli 1817 og fremstillet i kirken den 11. december samme aar; jomfru Mette Marie Winther bar ham til daaben og med fulgte møllerkonen fra Borup Mølle. Faddere var Niels Jørgensen, Christen Jørgensen og Niels Laustsen.

Han blev gift den 7. november 1841 i Skals med Mette Bertelsdatter. Hun er født den 19. marts 1815 i Skals som datter af Bertel Jacobsen og hustru Ane Sandersdatter, og hun døde den 24. december 1890 i Laastrup.

Bosat: Laastrup.

Niels Madsen Bach lærte landbruget og havde en overgang, ifølge Marie Wermuth, fæste paa en gaard i Laastrup, som han havde overtaget efter et barnløst ægtepar, der boede nabo til hans forældre. Den 10. oktober 1855 ses han derpaa ifølge nedenstaaende købekontrakt af Kjeldsen paa Lynderupgaard at have købt den gaard i Laastrup, som hans fader tidligere havde haft i fæste, og som stod til nyt hartkorn 4 tdr. 1 fjdkr. 1 3/4 alb. Købesummen var paa 2400 rdlr., hvoraf Niels Madsen Bach ses at have laant de 600 hos gaardmand Niels Jensen Terkelsen i Skals. I forbindelse med købet af gaarden ses mellem herremanden og Niels Madsen Bach oprettet følgende købekontrakt:

"Jeg K. Kjeldsen Ejer af Lynderupgaard med underliggende Gods, tilstaar herved at have solgt til insidder Niels Madsen Bach den mig tilhørende Gaard i Laastrup Bye, Laastrup Sogn, som hans Fader sidst haver haft i fæste, hvilken staar for nye Matriculs No. 3 og nyt Hartkorn 4 Tdr. 1 Fjdkr. 1 3/4 Alb. som svarer gammel Skat 28 Rd. 1 Sk. af gammelt Hartkorn 4 Tdr. 1 Skp. - ligeledes den hans Fader med Gaarden i sin Tid efter lovlige Synsforretning overleverede Besætning af Kreaturer, Gaarde og Avleredskaber, saaledes som den nu forefindes, Gaardens Bygninger og indavlede Afgrøde, endvidere andeel i Byens Gade Matriculs No. 22 i forhold til det solgte Hartkorn. - Alt for den accorderede Kjøbesum 2400 Rbd. skriver to Tusinde fire Hundrede Rigsbanksdaler paa følgende Vilkaar:

1. Kjøberen overdrages bemeldte Eiendom med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg har eiet den, og Gaardens Tilliggende sælges saaledes som det har været hans Fader overdraget.
2. Den Andeel som Kjøberen haver i Byens Gade overdrages ham kun under den udtrykkelige Betingelse, at Byens Gade ikke kan forlanges udskiftet, uden Lynderupgaards Eiers Tilladelse, og skal det navnlig være forbudt derpaa at opføre huse eller beboelseslejligheder uden Sælgerens eller efterkommende Lynderupgaards Eiers Tilladelse, saa længe denne er Ejer af noget Gods i Laastrup Bye.
3. Kjøberen overtager og forrenter den paa Ejendommen hvilende Bankhæftelse uden Afdrag i Kjøbesummen, hvoraf følger, at da jeg af Bankhæftelsessummen har indfriet 1/6 deel saa forbeholder jeg mig ikke alene min Actieret, men Kjøberen skal endvidere fra dette Aars Begyndelse at regne, og fremdeles aarlig, tilsvare mig alle Banobligationers rette Eier de lovhjemlede Bankrenter 6½ % af fornævnte af mig indfrieede Sjettedeel, som betales Obligationens Ejer paa hans Bopæl.
4. Gaarden med Bygninger, Besætning og underliggende Jorder modtager Kjøberen i den Stand det nu forefindes i, ligesom samme i enhver Henseende nu staar for hans Regning og Risico

og det er en Selvfølge, at han nu aleene skal udredde alle Skatter, Afgifter, Byrder og Præstationer og hvad Navn nævnes kan, lige med andet Selvejergods, fra dette Aars Begyndelse, men han skal endvidere tilsvare alt hvad deraf maatte være i Restance fra Fortiden til evt. offentlige. -

5. Jagtrettigheden paa de solgte Eiendomme overdrages Kjøberen efter Lovgivningen, hvori- mod Fiskerettigheden er denne Handel uvedkommende, hvilken Sælgeren forbeholder sig for de solgte Eiendomme i Lille-Veile Aae, og maa af Kjøberen aldeles ikke afbenyttes, men Sælgeren forbeholder sig og efterkommende Eiere med Fiskeriets Afbenyttelse med og Ret til at gaa over Eiendommen ved Aaen, derpaa at lande med Vaad eller andre Fiskeredskaber saa ofte han ønsker, for sig og sine Folk. -

6. Kjøbesummen udredes saaledes: Skolelærer Tue Hansen af Laastrup der for den solgte Eiendom, tilforhandlet sig 2 Tdr. Hartkorn har betalt 500 Rbd. - skriver fem Hundrede Rigsbanksdaler contant, udstedet til Godseier Kjeldsen første Prioritets Panteobligation for 1100 Rbd. skriver et Tusinde et Hundrede Rigsbanksdaler med Pant i ovennævnte 2 Tdr. Hartkorn, Ind- og Udbo og Besætning. - Resten 800 Rbd. skriver otte Hundrede Rigsbanksdaler er betalt af Kjøberen. - Tue Hansens obligation er overensstemmende med Forord. 27. Januar 1828 og forrentes fra Handelens Afslutning med 4pct aarlig, til hvert Aars 11. Juni og 11. December - Capitalen kan fra een af Siderne opsiges med $\frac{1}{2}$ aars Varsel. Saalænge Capitalen indestaar hos Tue Hansen maa Pantet ikke forringes, og hvis Renterne ikke til rette Tid erlægges, skal mere overdrages i Restance for længere Tid med $\frac{1}{4}$ aar over Forfaldstiden, da skal Capitalen med Renter og skadesløse Omkostninger være forfaldne til Udbetaling og Creditor være berettiget til at ophæve Pantet paa lovlig Maade. - Skødet udstedes i November dette aar.

7. Alle af Salget flydende Omkostninger med Hensyn til Kjøbecontract, Skjøde, det befalede Kort, Tinglæsning og Afgifter efter Loven af 14. Juli 1850 udredes af Kjøberen. -

I Tilfælde af Sagsmaal om denne Handel skal Kjøberen være den hurtige Retsforfølgning underkastet. - Jeg Niels Madsen Bach indgaar hermed i alle dele forestaaende Kjøbecontract og forpligter mig paa Grund til paa det nøiagtigste at opfylde samme i alle dens Ord, Clausuler og Punkter. - Saaledes contraheret bekræftes med vore Underskrifter i tvende Vitterlighedsvidners Overværelse Lynderupgaard den 10. Oktober 1855

Til Vitterlighed	Som Sælger
Thygesen	Kjeldsen
Schermen	Som Kjøber
	Niels Madsen Bach. "

(Ses i Rinds-Gislum herreders skøde- og panteprotokol 1853-1856 fol. 483 b ff)

Niels Madsen Bach drev nu denne gaard i en aarrække, indtil den overdroges til datteren og svigersønnen, Christiane og Christen Pedersen Nørskov.

I ægteskabet er børnene Bertel, Ane Nielsine, Carline Kirstine, Mads, Ane Birgitte og Christiane, født i perioden 1843-1852. Angaaende disse børn og deres efterkommere se I-VI.



Niels Madsen Bachs gaard i Laastrup



Gaarden i Laastrup, som den senere kom til at se ud

I.

Bertel Nielsen er født den 28. december 1843 i Laastrup, og han døde ca. 1923 i København. Han blev gift i 1901 med Kristine Jensen, der var gaardmandsdatter fra Slagelseegnen.

Bosat: København.

Bertel Nielsen lærte møllerifaget, men maatte paa grund af sygdom ophøre hermed. Efter 1 aars rekreation hos sin søster og svoger i Nordsjælland, købte han en kolonialforretning i København, som han drev i en lang aarrække.

Kristine Jensen var indtil giftermålet husbestyrerinde for Bertel Nielsen.

I ægteskabet er ingen børn.

II.

Ane Nielsine Nielsen er født den 2. april 1846 i Laastrup, og hun døde den 19. december 1918 i København. Hun blev gift den 18. maj 1884 i København med Hans Christian Christiansen. Han er født den 20. marts 1842 i Norge, og han døde den 24. oktober 1915 i København.

Bosat: Bøhmensgade 16, København.

Ane Nielsine Nielsen gik i skole i Laastrup. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var bl. a. i 14 aar beskæftiget hos oberst Moltke i Fredericia.

Hans Christian Christiansen kom til Danmark fra Norge som 9-aarig og gik i skole i Slagelse. Efter skolegangen tog han til søs og sejlede bl. a. en tid som orlogsgast i den amerikanske flaade. Han fik senere ansættelse som maskinpasser paa Oliemøllen i København, hvor han virkede i en aarrække.

I ægteskabet er datteren II. A.

II. A.

Meta Kristine Margrethe Christiansen er født den 23. maj 1885 i København. Hun blev gift den 30. juli 1922 i København med Niels Kristian Andreas Nielsen. Han er født den 8. marts 1883 i København, og han døde den 29. august 1954 i Kastrup.

Bosat: Castor Alle 29, Kastrup.

Meta Kristine Margrethe Christiansen gik i skole i Sundby. Efter skolegangen gennemgik hun uddannelse paa Det kgl. danske Musikkonservatorium som musikpædagog, og hun underviste i mange aar i klaverspil, ligesom hun akkompagnerede ved koncerter og lignende.

Niels Kristian Andreas Nielsen gik i skole paa Vesterbro. Han udlærtes som kleinsmed og blev derpaa indkaldt til militæret, hvor han gjorde tjeneste i ca. 15 aar, først som sergent og senere som oversergent. Efter at have taget sin afsked fra hæren var han beskæftiget som kontorist, og i 1936 fik han derpaa ansættelse som kontorassistent i Københavns byret. - Niels Kristian Andreas Nielsen var ivrig skytte og vandt mange præmier ved konkurrence-skydning.

I ægteskabet er ingen børn.

III.

Caroline Kirstine Nielsen er født den 16. december 1847 i Laastrup, og hun døde den 19. august 1939 i København. Hun blev gift den 3. maj 1876 i København med Carl Christoffer Wer-muth (se afd. D. V.).

IV.

Mads Bach Nielsen er født den 9. maj 1849 i Laastrup, og han døde den 20. oktober 1900 i Skals. Han blev gift den 25. august 1876 i Skals med Bendid Pedersen Nørskov. Hun er født den 11. april 1856 i Skals som datter af gaardejer Peder Christensen Nørskov og hustru Ane Marie Nielsdatter, og hun døde den 31. december 1938 i Skals.

Bosat: Hovedgaden 9, Skals.

Mads Bach Nielsen gik i skole i Laastrup. Han var en tid beskæftiget ved landbruget, hvorpaa han gennemgik uddannelse som murer i Randers, og efter at have haft forskellige pladser som saadan købte han en ejendom i Laastrup, som han drev, samtidig med at han gik posttur og havde brevsamlingssted. I 1898 byggede han hus i Skals, hvor han boede indtil sin død.

Bendid Pedersen Nørskov gik i skole i Skals og lærte derefter husgerning. Omkring 1902 blev hun bestyrer af telefoncentralen i Skals, som dengang havde 6 abonnenter, og hun passede nu centralen indtil 1938, da stillingen overtoges af en datter.

I anledning af Bendid Pedersen Nørskovs 80 aars fødselsdag skrev avisen:

"Paaskelørdag den 11. April fylder Bestyrerinden for Skals Telefoncentral, Fru Bendid Nielsen, 80 Aar. Bendid, som hun i daglig Tale kaldes, er født i Skals og var i sit Hjem, til hun 20 Aar gammel blev gift med Mads Nielsen, Laastrup. Det unge Ægtepar flyttede ind i en lille Landejendom i Laastrup, der ikke var stor nok til at give det daglige Brød, og Manden, der var udlært Murer, tog saa ved Siden af sit Arbejde i Hjemmet fat paa dette Fag. I 1896 flyttede de til Skals og byggede her Huset, hvor Centralen nu er, og Mads Nielsen var Bypost til sin Død 1900. Bendid stod nu ene tilbage med 11 Børn, hvoraf 4 var ukonfirmeret. Ved Børnenes Hjælp og ved Nøjsomhed holdt hun Hjemmet oppe uden at faa Brug for offentlig Hjælp, et Motto, som Bendid har sat sig og altid har holdt. I 1904 blev hun Bestyrerinde paa Centralen, men da der dengang kun var seks Abonnenter, siger det sig selv, at det ikke var noget fedt Embede, Bendid var dog glad for den lille Hjælp, det var. Som Tiden er gaaet, er Abonnentantallet steget, og der er nu Nattefon, saa Lønnen er selvsagt steget, og Bendid har nu en økonomisk sorgfri Tilværelse, hvad hun ogsaa i allerhøjeste Grad fortjener. Trods sine 80 Aar kan hun endnu passe Centralen til alles Tilfredshed, ja det kan endda tit virke beroligende paa en for ivrig Abonnent, naar Bendid nok saa rolig siger: Ja, ja, De skal nok komme til, naar det er Deres Tur! "

Efter fødselsdagen refereredes følgende:

"Størsteparten af Telefonabonnenterne under Skals Central var Lørdag Aften samlet med Bestyrerinden, Fru Bendid Nielsen og Familie for at fejre hendes 80-Aars Fødselsdag. Festkomiteens Formand, Niels Vester, bød Velkommen og udtalte bl. a. : Vi er gennem Telefonen kommet til at kende Bendid og holde af hende, og vi har altid respekteret hende, fordi hun i

fordums trange Dage vilde klare sig selv. Vi glæder os med hende over, hvad hendes Børn har været for hende i de mange Aar, de har kunnet glæde hende. Niels Vester overbragte Bendid Nielsen en gave fra Abonnenterne, en Lænestol og en Blomsterkurv.

Læge Bostlund talte for Datteren, Caroline, der i 17 Aar har været hjemme for at hjælpe sin Moder. Lærer Sørensen, Købmand Lund, Proprietær Kiildsen, Lynderupgaard, Sparekassedirektør Clausen og Gaardejer Mads Nielsen, Ejstrup, takkede alle Bendid for den udmærkede Betjening af Centralen. To af Børnene, Niels og Caroline Nielsen, takkede for Festen, og Datteren skildrede i smukke Ord sin Moders Virksomhed og fremhævede, hvad Moderen havde været for den store Børneflokk i de mange Aar.

Ind imellem Talerne blev der sunget mange af Sangbogens bedste Sange."

Efter Bendid Pedersen Nørskovs død meddelte avisen følgende:

"Paa en stille frostklar Vinterdag blev Centralbestyrerinde Fru Bendid Nielsen, Skals, i Gaar begravet paa Skals Kirkegaard. En talrig Skare af Venner og Bekendte samledes i Hjemmet og fulgte hende til hendes sidste Hvilested.

I Kirken sang man "Lær mig, o Skov, at visne glad", og saa talte Pastor Andersen:

- Skulde jeg vælge nogle Ord, der kunde passe paa Bendid Nielsen, skulde det være:

"Jeg var tilfreds med mine Kaar og stolede paa mit Fadervor". Ret tidlig kom hun til at staa ene med sin Børneflokk, og det følger der et stort Ansvar med. Ikke alene det økonomiske, men ogsaa Livet byder paa saa mange Ting, som der nok kan være Brug for to til at fuldføre. Men det er jo Gud ske Lov saadan, at Mennesket ikke behøver at staa ene, thi Gud er jo med os, og derfor kalder vi ham Enkernes Trøst og de faderløses Fader.

Jeg kunde tænke mig, at naar Bendid bad Bønnen: "Giv os i Dag vort daglige Brød", da har det været med en særlig Inderlighed, fordi hun stod ene med de mange Munde, og ligesaa, at det en Overgang har været svært at bede: "Ske din Vilje". Men hun har vundet Sejr i denne Kamp, og vi er sikkert klar over, at hun paa sine gamle Dage var en Kvinde, der var tilfreds med sine Kaar, og hun havde forstaaet, at der ogsaa var en Mening med dette, at hun saa tidligt blev ene, og at Gud havde været god ved hende.

Hun havde et lyst og frimodigt Sind, og hendes Børn havde været gode ved hende, og alle der kendte hende, var kommet til at holde af hende. I, Børn og Børnebørn, har følt, at hun holdt af jer, men hun har ikke blot tænkt paa det jordiske Liv, som I har levet sammen med hende, men hun har tænkt: "Farvel og paa Gensyn", og det skal være mit Ønske for jer, at det maa ske, og at I og vi alle, naar vi engang skal herfra, kan sige som hun: "Jeg var tilfreds med mine Kaar og stolede paa mit Fadervor".

Saa sang man Salmen "Som Dug paa slagne Enge", og en Datterdatter af den døde sang "Dejlig er Jorden".

Kisten blev baaret til Graven, hvor pastor Andersen foretog Jordpaakastelsen. Lærer Sørensen takkede paa Abonnenternes Vegne Bendid Nielsen for trofast Arbejde i de forløbne 35 Aar og skildrede, hvorledes hun var vokset med Arbejdet, der var blevet større og større, eftersom Aarene gik, saa hun saa sent som til for et halvt Aar siden, da hun gik i sit 83. Aar, kunde passe sit Arbejde saa godt som nogensinde før.

Datteren Karoline Bach Nielsen takkede dybt bevæget de mange Mennesker, der havde vist hendes Mor Opmærksomhed og været god ved hende. Til slut sang man "Saa rejser vi til vort Fædreland" og "Klokke slaar, Tiden gaar". Efter Begravelsen samledes Familien med

Følget til Kaffeboard i Forsamlingshuset. "

I ægteskabet er børnene IV. A. -IV. L.

IV. A.

Ane Marie Nielsen er født den 29. november 1876 i Laastrup, og hun døde den 17. august 1952 i København. Hun blev gift den 6. juli 1902 i København med Jens Christian Jensen. Han er født den 3. september 1865 i Øde-Hastrup, Vor Frue sogn, og han døde i 1947 i Nr. Jernløse.

Bosat: Nr. Jernløse pr. Regstrup.

Om ægteparret fortæller datteren Metha Ingeborg Bach Jensen følgende:

"Min moder voksede op i Laastrup. Hun uddannedes som mejerske, og efter at have arbejdet en tid paa Falster kom hun til Nr. Jernløse.

Min fader blev født i Øde-Hastrup paa gaarden hos sin bedstemoder, som da var enke, og her voksede han op som hendes barn. Min bedstefader og bedstemoder, som ialt havde 9 børn, boede i et hus i Roskilde, da jeg var barn, og jeg husker, at bedstefader fortalte om dengang, da han var med i krigen i 1864 og blev saaret i sit ene ben.

Min faders bedstemoder betalte for min faders uddannelse. Vinter og sommer paa højskole og senere paa mejeriskole osv. Selv en cykel fik han, hvilket var en sjælden ting paa den tid. Senere blev fader mejeribestyrer paa Lyø, og herfra kom han til Nr. Jernløse andelsmejeri ca. 1½ mil fra Holbæk. Her virkede han som mejeribestyrer i ca. 40 aar, og mine forældre flyttede derpaa til et lille hus med en stor have i nærheden af mejeriet.

Fader fik sølvmedalje og var værdig til guldmedalje og ærespræmie 6 aar i træk for fremstilling af godt smør. Senere fik han endvidere mange andre præmier.

Paa Nr. Jernløse andelsmejeri havde fader "Lærested for fremmede mejerister", som det hed, og jeg husker, at de kom alle steder fra udlandet, endog fra Rusland, Polen og Holland. I sommeren 1967 besøgte jeg i Norge en frøken Hovde, som havde lært at lave ost hos min fader, da jeg var 7 aar gammel. Hun blev mejeribestyrer i Styrdaalen i Norge og besøgte 5 aar senere Nr. Jernløse. Nu besøgte jeg hende i Brekstad, hvor hun havde et hotel, efter at hun havde taget sin afsked som mejeribestyrer. Hun, der nu var 82 aar gammel, fortalte mig, hvilken lykke opholdet i Nr. Jernløse dengang havde været for hende, og hvor glad hun havde været for at lære hos min fader og at være gæst hos mine forældre. Paa trods af det var 50 aar siden, havde min moder og frøken Hovde skrevet sammen i alle disse aar, og efter moders død videreførte jeg korrespondancen. Dette blot som et eksempel paa een af alle de forbindelser, som blev holdt ved lige igennem mange mange aar.

Min fader var en stille og bestemt mand, som ikke behøvede at sige en besked mere end een gang. Han købte altid det bedste og havde orden i sine pengesager. Han var sparsommelig, men absolut ikke nærig.

Moder var den dygtige og flittige husmoder, og i hjemmet var der nok at gøre med alle de mange, der skulle sørges for. Det var dengang saadan, at mejerister, mejersker og piger var een stor familie, man tog del i alle glæder og besværligheder, som forekom i dagliglivet. Da vi var i besiddelse af et gæsteværelse med kakkellovn (hvilket var sjældent paa den tid), kom der en del foredragsholdere og præster for at bo natten over hos os, idet der i forsam-

lingshuset var baade foredragsforening, ungdomsforening og gymnastikforening. Min moder tog altid gæstfrit imod, og det var da ogsaa et livligt hjem med saa megen ungdom, sang, dans, gymnastik og familiebesøg. Bestandig var moder dog den dygtige husmoder, rolig, kærlig, hjertelig og godgørende.

Min broder Hilmer og jeg var mine forældres det allerkæreste, og vi fik lov til at læse, hvad vi ville, selvom vore studier kostede mange penge.

I 9 aar boede mine forældre i "Birkely", hvor den store have med de skønne blomster og mange frugttræer til det sidste blev holdt i fineste stand af min fader, som døde næsten 82 aar gammel. Moder flyttede derefter ind til København hos datteren, svigersønnen og barnebarnet, og her døde hun 5 aar efter.

Mine kære forældre efterlod et stort savn og mange kærlige minder."

I anledning af Jens Christian Jensens 80-aars fødselsdag skrev avisen følgende:

"Fhv. Mejeribestyrer Jens Christian Jensen, Birkely, Nr. Jernløse, fylder paa Mandag den 3. September 80 Aar. Han var i en lang Aarrække Bestyrer af Nr. Jærnløse Andelsmejeri, en Stilling, han bestred med stor Dygtighed saavel fagligt som administrativt. Han nød baade sine Fagfællers og Andelshavernes Tillid og Anerkendelse. Han opnaede flere Gange de højeste Udmærkelser for Kvalitet af Smør og Ost. Et usædvanlig godt Helbred har han haft, og han er endnu travlt beskæftiget fra Morgen til Aften. Sin store Have holder han mønsterværdigt, og hans Høns skal langt over Gennemsnittet for at faa Lov til at leve i hans Hønsegaard.

Den gamle Mejeribestyrer er en Mand, som med Glæde kan se tilbage paa Tiden som er gaaet. Om ogsaa det for ham har været Bølge og Dal, har Optimisten altid sejret, og paa dette har han vundet sig Venner, som med Glæde mindes ham paa hans høje Fødselsdag."

Da Ane Marie Nielsen fyldte 70 aar meddelte avisen:

"Paa Fredag fylder fhv. Mejeribestyrer Jensens Hustru, Fru Marie Jensen, Nr. Jærnløse, 70 Aar. Fru Jensen har fra sit lange Virke i Nr. Jærnløse Andelsmejeri en stor Bekendtskabskreds, som lærte at skatte hendes rolige og venlige Væsen, og hun vil sikkert erfare paa Fredag, at skønt hun i en Aarrække har ført en tilbagetrukket Tilværelse, er hun ikke glemt."

I ægteskabet er børnene IV. A. 1. -IV. A. 2.

IV. A. 1.

Hilmer Bach Jensen er født den 9. februar 1903 i Nr. Jernløse. Han blev gift første gang den 9. august 1936 med Ellen Kristine Poulsen, datter af møller Kristen D. Poulsen. Hun døde den 28. september 1948 paa Frederiksberg. Hilmer Bach Jensen blev derpaa gift anden gang den 4. august 1954 med Bessie Kitty Jessen, der er født den 3. september 1927 i København som datter af snedker Reinhard Wilhelm Waldemar Jessen og hustru Ellen Marie Andrea Bærendsen.

Bosat: Gyldenløvesgade, København K.

Hilmer Bach Jensen gik i skole i Nr. Jernløse samt paa Stenhus kostskole, hvor han i 1921 tog studentereksamen. Han havde et studieophold i Heidelberg i 1923 samt i Wien i 1925 og aftjente sin værnepligt i 1929. I 1930 dimitteredes han som cand. mag. i historie og tysk, og han underviste derefter bl. a. ved Statens og Hovedstadskommunerne Studenterkursus samt ved Torben Brix og Gunner Jørgensens skoler. I 1948 var han med til at stifte Akademisk

Studenterkursus, ved hvilket han siden har virket. - Hilmar Bach Jensen var fra 1948 til 1950 inspektør ved Akademisk kursus og sad fra 1948 til 1956 i bestyrelsen.

IV. A. 2.

Metha Ingeborg Bach Jensen er født den 2. oktober 1904 i Nr. Jernløse. Hun blev gift den 22. januar 1932 i Nr. Jernløse med Svend Sigurd Larsen. Han er født den 17. februar 1902 i Kirkebjerg skole, Osted sogn, som søn af førstelærer Niels Søren Larsen og hustru Margrethe Jørgensen, og han døde den 23. januar 1962 i København.

Bosat: Turesensgade 5, København K.

Metha Ingeborg Bach Jensen gik i skole i Nr. Jernløse og Holbæk. Hun gennemgik uddannelse som koncertsangerinde hos kgl. kammersanger Peter Cornelius m. fl. og debuterede som 20-årig i Vor Frue kirke i København. I en kortere aarrække virkede hun derefter som solist ved koncertarrangementer i kirker og radio samt i bl. a. koncertpalæet. - Metha Ingeborg Bach Jensen har i 40 aar været medlem af Dansk Solistforbund.

Svend Sigurd Larsen gik i skole i Kirkebjerg og Jyderup samt i Høng, hvor han i 1920 tog studentereksamen. I 1928 dimitteredes han som cand. mag. i historie og fransk, og i 1930 suppleredes uddannelsen med en tillægsprøve i engelsk, hvorefter han underviste ved forskellige kurser. I en aarrække virkede han ved Gunner Jørgensens skole i Hellerup samt ved Akademisk Studenterkursus.

I ægteskabet er datteren IV. A. 2. a.

IV. A. 2. a.

Anne Margrethe Bach Larsen er født den 13. november 1932 i København. Hun blev gift den 11. marts 1960 i København med Peter Axel Nyvang Knudsen, der er født den 2. maj 1927 i Næstved som søn af dommer Knud Knudsen og hustru Mathilde Nyvang.

Bosat: Klokkerfaldet 16, Aarhus V.

Anne Margrethe Bach Larsen bestod studentereksamen i 1951 fra Nørre gymnasium i København og dimitteredes i 1961 fra Københavns universitet som cand. mag. med fransk som hovedfag og engelsk som bifag. Indtil 1967 var hun ansat ved Hobro gymnasium, og hun har siden virket ved Viby amts-gymnasium. - Anne Margrethe Bach Larsen var fra 1951 til 1952 elev paa en klosteskole i Epinal og havde endvidere et studieophold i Aix-ēn-Provence i 1957.

Peter Axel Nyvang Knudsen tog studentereksamen fra Herlufsholm i 1945 og dimitteredes i 1951 som cand. jur. fra Københavns universitet. I et aar var han dommerfuldmægtig ved civildommerkontoret i Odense, og efter $\frac{1}{2}$ aar paa Askov højskole studerede han to aar ved Columbia University, New York, hvor han bestod master-of-art degree. Fra 1955 til 1956 var han sekretær i undervisningsministeriet, indtil 1958 var han højskolelærer paa Ollerup haandværkerhøjskole samt paa handelsstandshøjskolen "Købmandshvile", Rungsted, og han fik derefter ansættelse som adjunkt ved handelsgymnasiet i Aalborg, hvor han virkede indtil 1965, samtidig med at han fra 1959 til 1961 var ansat ved landsretssagfører Gertrud Vandborg, hvor han i februar 1961 fik advokatbestalling. Siden 1965 har han været amanuensis ved Det

erhvervsretslige Institut paa handelshøjskolen i Aarhus. - Peter Axel Nyvang Knudsen har sammen med Mette Kofoed Bjørnsen og Erik Langsted skrevet bøgerne "Handelslæren" (1961), "Samfundet set gennem Dokumenterne" (1963) og "Dokumenter, vi møder i Erhverv og Samfund" (1963) samt "Erhverv og Samfund"(1965) (ved udarbejdelsen af sidstnævnte deltog endvidere Frank Andersen). - Peter Axel Nyvang Knudsen har herudover skrevet en del tidskriftsartikler.

IV. A. 2. a. 1) Morten Sigurd Nyvang Knudsen er født den 28. januar 1962 i København.

IV. A. 2. a. 2) Knud Mikael Nyvang Knudsen er født den 30. september 1967 i Hobro.

IV. B.

Niels Madsen Bach Nielsen er født den 7. februar 1878 i Laastrup, og han døde den 13. februar 1949 i Viborg. Han blev gift i 1908 i Viborg med Madsine Kirstine Nielsen. Hun er født den 3. august 1889 i Viborg som datter af Niels Peter Nielsen, og hun døde den 1. juni 1948 i Viborg.

Bosat: Gothersgade 29, Viborg.

Niels Madsen Bach Nielsen var beskæftiget som remisearbejder.

Ved hans død skrev avisen følgende:

"Da pens. Remisearbejder Niels Bach Nielsen i Gaar blev begravet fra Kapellet paa Viborg Kirkegaard, sang man de samme Salmer som ved hans Hustrus Baare.

- Salmen "Helgen her og Helgen hisset" var Bach Nielsen selv med til at vælge, sagde pastor Østergaard-Nielsen, fordi det var saa usigeligt tungt for ham at sige Farvel for stedse til den, han havde kærere end noget andet Menneske. Det kunde han ikke, og derfor maatte han spørge efter det Evangelium, som giver Trøst, og som findes i denne Salme. Bach Nielsen oplevede, at det, at vi skal leve for hinanden, er noget af Sandheden om Menneskelivet.

I Dag skal saa en Datter og Børnebørnene sige Farvel til ham, og ogsaa I har oplevet hvor svært det er at tage absolut Afsked. Netop saadan en Dag trænger vi til at høre Evangeliets Ord, som taler sandere, end vi Mennesker formaar. I Lyset af det oplever vi da, at det ikke er den fulde Sandhed om Menneskelivet, at vi skal leve for hinanden. Det slaar ikke til. Guds Ord siger, at Meningen er, at vi skal leve for ham. Det er den sidste Hemmelighed om Menneskelivet.

Efter Talen sang man "Kom, Gud Helligaand". Saa bar uniformerede Jernbanefunktionærer, Kolleger til den døde, med Socialdemokratisk Forbunds og Dansk Jernbaneforbunds florumvundne Faner foran Kisten til Graven."

I ægteskabet er børnene IV. B. 1. -IV. B. 2.

IV. B. 1.

Valborg Bach Nielsen er gift Larsen og har 2 børn. Hun er beskæftiget som distriktsjordemoder.

Bosat: Lundby, Sjælland.

IV. B. 2.

Haagen Bach Nielsen er gift med Inger, der er datter af en kommunegartner i Odense.

Bosat: 60 Redge Wort Ave, Glen Redge, N. Y., U. S. A.

Haagen Bach Nielsen tog præliminæreksamen i Viborg. Han udlærtes som blikkenslager hos fa. Kalhave, Viborg, og efter at have læst paa Odense teknikum dimitteredes han som ingeniør. Gennem A/S Niro Atomizer, Hellerup, blev han sendt til U. S. A. for at oprette et søsterselskab, og blev direktør for dette. Imidlertid blev fabrikken solgt til U. S. A., men han fortsatte i ledelsen og er nu generaldirektør.

IV. B. 2. a. Steffen Bach Nielsen.

IV. C.

Søren Anton Bach Nielsen er født den 25. august 1879 i Laastrup, og han døde den 9. februar 1947 i Racine, U. S. A.

Bosat: Racine, Wisconsin, U. S. A.

Søren Anton Bach Nielsen lærte efter skolegangen landbruget og emigrerede i 1908 til U. S. A., hvor han først en tid var beskæftiget ved en entreprenør Vester fra Skals. I ca. 20 aar boede han i Minnesota, og han flyttede derpaa til Racine, hvor han en tid var entreprenør sammen med brødrene. De sidste aar virkede han som bartender.

IV. D.

Peder Nielsen er født den 29. maj 1881 i Laastrup, og han døde den 10. april 1947 i Racine, U. S. A. Han blev gift den 22. december 1913 i Omaha med Marie Sørensen fra Skelund, der endnu lever.

Bosat: 1130 Wisconsin Ave, Racine, Wisconsin 53403, U. S. A.

Peder Nielsen rejste ca. 1905 til Buenos Aires i Argentina, hvor han i 3 aar var landarbejder hos brødrene Ambrosius (familie til Ambrosius i Skals). Umiddelbart efter hjemkomsten emigrerede han i 1908 til U. S. A., hvor han en tid arbejdede hos en entreprenør Vester. I 1926 flyttede han til Racine, hvor han en tid var entreprenør sammen med brødrene, og i 1931 købte han derpaa en farm i Racine, som han drev indtil sin død.

Ved hans død skrev en Viborg-avis følgende:

"Farmer Peder Bach Nielsen, Racine i U. S. A., er død 62 Aar gammel. Peder Bach Nielsen udgik fra en større Søkendeflok i Skals. Han var en af de ældste og var efter Fadernes Død ved Aarhundredeskiftet sin Moder, nu afdøde Centralbestyrer Bendid Bach Nielsen, behjælpelig med at holde Hjemmet oppe. Han var en flink og dygtig ung Mand, som alle satte Pris paa.

For næsten 40 Aar tilbage udvandrede han til Amerika, hvortil to Brødre, Jens og Søren Anker Bach Nielsen var rejst nogen Tid i Forvejen. Han opholdt sig forskellige Steder i Staterne, og i de sidste mange Aar var han Farmer i Racine i Staten Wisconsin. Peder Bach Nielsen efterlader sig Hustru, to Sønner og en Datter."

I ægteskabet er børnene IV. D. 1. -IV. D. 3.

IV. D. 1.

Milton Benjamin Back er født den 3. november 1914 i Minnestota. Han er gift med Florence Thøgersen, hvis fader er dansk.

Bosat: 1422 Virginia st., Racine, Wisconsin, U.S.A.

Milton Benjamin Back er ansat ved postvæsenet i Racine. Under den anden verdenskrig deltog han som amerikansk soldat i krigen paa Philippinerne.

Florence Thøgersen er leder af flere kirkelige sangkor.

IV. D. 1. a.

Freddy Back er født ca. 1951.

Han studerer musik og virker samtidig som organist.

IV. D. 2.

Bendid Birgitte Back er født den 14. september 1916 i Minnesota. Hun er gift med William A. Wheeler.

Bosat: 1716 Maybrooke, Jackson, 49203 Michigan, U.S.A.

William A. Wheeler, der under den anden verdenskrig deltog i kampene i Abessinien og Italien, driver nu sammen med sin hustru et renseri i Jackson.

IV. D. 2. a.

Robert Warren Wheeler er født ca. 1946.

Han har afsluttet college og læser nu til arkitekt.

IV. D. 2. b.

Stephen Wheeler er født ca. 1948.

Han er collegestuderende.

IV. D. 3.

Edwin Bertel Back er født den 15. august 1919 i Minnesota, og han døde den 6. juli 1968 i Red Wood Falls, U.S.A. Han var gift med Marian Jacobsen, der er datter af Lawrence Jacobsen.

Bosat: Red Wood Falls, U.S.A.

Edwin Bertel Back gennemgik uddannelse som blikkenslager og var hovedsagelig beskæftiget indenfor air-condition branchen. Under den anden verdenskrig var han officer i den amerikanske flåde og deltog bl. a. i kampene ved Japan.

IV. D. 3. a. Peter Back er gift og har en søn.

IV. D. 3. b. John Back er collegestuderende.

IV. D. 3. c. Marsha Back er vistnok beskæftiget som ekspeditrice.

IV. E.

Mette Nielsen er født den 8. juli 1883 i Laastrup. Hun blev gift den 28. december 1909 i Skals med Carl Jørgensen. Han er født den 10. januar 1886 i Struer som søn af brolægger Jens Christian Jørgensen og hustru Ane, og han døde den 21. februar 1967 i Viborg.

Bosat: Sønner Alle 29, Viborg.

Mette Nielsen gik i skole i Laastrup og Skals. Hun blev uddannet som mejerske i Nr. Jernløse og arbejdede som saadan forskellige steder, bl. a. paa Hammer Mølle mejeri. I 1918 rejste hun med datteren til U. S. A.

Carl Jørgensen gik i skole i Struer. Han udlærtes som bager og havde derefter forskellige pladser som svend, bl. a. i Hammer Mølle bageri. I 1914 rejste han til U. S. A., hvor han arbejdede som rørslægger i Minnesota og Iowa, indtil han med familien vendte tilbage til Danmark og købte en bager-og conditoriforretning i Holstebro. Denne drev han indtil 1939, og efter at have boet 10 aar i Skals købte han hus i Viborg, hvor han tilbragte sine sidste aar.

I ægteskabet er datteren IV. E. 1.

IV. E. 1.

Mary Eleonora Jørgensen er født den 27. maj 1905 i Skals.

Bosat: Sønner Alle 29, Viborg.

Mary Eleonora Jørgensen gik i skole i Struer og Skals samt i Iowa, U. S. A. Efter skolegangen arbejdede hun i faderens bagerforretning, indtil hun i 1939 fik ansættelse paa centralen i Skals, hvor hun var i 8 aar. Fra 1947 til 1968 var hun derefter beskæftiget paa Viborg central.

IV. F.

Jens Carl Nielsen er født den 5. januar 1885 i Laastrup, og han døde i juli 1959 i Racine, U. S. A.

Bosat: Racine, Wisconsin, U. S. A.

Jens Carl Nielsen rejste ca. 1905 til Buenos Aires i Argentina, hvor han sammen med broderen Peder arbejdede i ca. 3 aar hos brødrene Ambrosius. En tid opholdt han sig nu i Danmark, hvorefter han i ca. 1909 emigrerede til U. S. A. I 1913 aflagde han besøg i Danmark, men da han endnu ikke havde været dansk soldat, forbød man ham at forlade landet igen. Saa udbrød den første verdenskrig, og han maatte indstille sig paa at blive i Danmark i længere tid, hvorfor han tog til København og fik arbejde paa Carlsberg. Dette varede dog kun kort, saa investerede han i en fabrik, som imidlertid efter en tid gik fallit. Han blev nu tørvearbejder i Karup, og da han havde faaet sparet sammen til billetten, rejste han tilbage til U. S. A., hvor han i Racine startede en entreprenørvirksomhed, som han drev i en længere aarrække, en tid hjulpet af brødrene.

IV. G.

Andrea Ida Charlotte Nielsen er født den 4. oktober 1886 i Laastrup.

Bosat: Søndermarksvej, Viborg.

Andrea Ida Charlotte Nielsen gik i skole i Skals. Hun udlærtes som mejerske og var beskæftiget som saadan forskellige steder bl. a. paa Østbirk andelsmejeri.

IV. H.

Caroline Nielsen er født den 3. oktober 1888 i Laastrup.

Bosat: Hovedgaden 9, Skals.

Caroline Nielsen gik i skole i Skals. Hun udlærtes som mejerske og havde et ophold paa Skals højskole i 1908 samt paa Undløse højskole i 1914. Siden 1938 har hun været centralbestyrerinde i Skals.

I anledning af Caroline Niensens 80 aars fødselsdag skrev Viborg Stifts Folkeblad bl. a. følgende:

"Torsdag den 3. oktober fylder centralbestyrer Karoline Nielsen, Skals, 80 aar. Hun er født i Laastrup, men i hendes barneaar flyttede forældrene til Skals. I 16-aars alderen kom hun til København som husassistent. Senere uddannedes hun som mejerske i Holbæk, og der var hun, til hun blev 30 aar. Saa kom hun igen til Skals, og blev medhjælper hos sin mor, der var centralbestyrer, og datteren fortsatte hermed, til hun overtog centralen efter moderens død i januar 1939.

Centralen havde i starten 6 abonnenter og i 1939 var det blevet til omkring 70; nu er der 299, og hvis man passerer 300 abonnenter bliver centralen tresidet, hvilket betyder et vagtskifte mere og endvidere, at der stilles større krav til personalet og til bekvemmelighedsforholdene.

Karoline Nielsen passer stadig selv centralen i nattetimerne fra kl. 22 til kl. 7 morgen, og det bliver ofte til mange opkald hver nat. Karoline Nielsen har staaet i det bedste forhold til abonnenterne, og hun understreger, at hun hele tiden har haft dygtige medhjælpere."

IV. J.

Peder Georg Nielsen er født den 21. december 1890 i Laastrup, og han døde den 20. maj 1959. Han blev gift i Viborg med Dorthea Christensen, der var datter af smedemester Christensen fra Arden, og hun døde i 1945.

Bosat: Bjerregrav.

Peder Georg Nielsen udlærtes som mejerist hos sin svoger Jens Chr. Jensen i Nr. Jernløse og havde desuden et ophold paa en mælkeriskole. Sin værnepligt aftjente han i København, og senere var han i en aarrække mejeribestyrer i Bjerregrav.

Da han døde skrev avisen:

"Mejeribestyrer Georg Nielsen, Bjerregrav, er i nat pludselig død i sit hjem, 69 aar gammel. Han var saa sent som i gaar beskæftiget paa mejeriet og tog i aftes sammen med sin husbestyrerinde paa besøg hos nogle bekendte. Da han ved midnatstid kom hjem, blev han sløj og sank sammen, ramt af et hjerteslag.

Georg Nielsen var født i Skals og følte sig hele sit liv nært knyttet til egnen. Han voksede op sammen med 10 søskende, og de maatte alle tage tidligt fat, da deres far, som var landpostbud, døde i en ung alder. Georg Nielsens mor fik centralen i Skals, som gav hende et haardt tiltrængt tilskud til livets ophold. En kort tid arbejdede Georg Nielsen ved landbruget, men da han havde lyst til mejerivirksomhed, blev han uddannet hos en svoger, som var mejeribestyrer paa Sjælland. Efter en kort tid som bestyrer paa et mejeri fjernt fra sin hjemegn vendte han tilbage for ca. 35 aar siden og blev bestyrer paa Bjerregrav mejeri, som han siden har drevet paa en forbilledlig maade.

Han gik op i sin gerning med lyst og interesse, og flere gange hentede han fine præmier hjem fra udstillinger."

Ved Dorthea Christensens død skrev avisen bl. a. følgende:

"Efter flere Aars svigtende Helbred blev Mejeribestyrer Nielsens Hustru, Fru Dorthea Nielsen, Bjerregrav, forleden indlagt paa Sygehuset i Viborg, og her døde hun. Fru Nielsen var en uhyre energisk Kvinde, der altid var i Virksomhed. Det var for hende en æressag at holde Hjemmet propert og rent, og hun ofrede meget af sin Tid og sine Kræfter paa at holde den smukke Have, hvor hun viste, hvad der kan skabes af smukt paa en Plet Sandjord. Mange Mennesker er kommet i det gæstfri Hjem, og ikke mindst Byens Børn har nydt godt af den Kærlighed, Fru Nielsen havde til de smaa. Den Kærlighed, hun ikke fik Lov til at vise sine egne Børn, der døde som spæde, overførte hun i fuldt Maal paa andres."

IV. J. 1. Ib Nielsen døde umiddelbart efter fødslen.

IV. J. 2. Birthe Nielsen døde 11 maaneder gammel.

IV. K.

Kristian Sigfred Nielsen er født den 12. januar 1893 i Laastrup.

Bosat: Strandmøllevej 8, Holbæk.

Kristian Sigfred Nielsen lærte efter skolegangen sadelmagerfaget hos Carstensen i Skals. Han indkaldtes til sikringsstyrken og aftjente fra 1915 til 1918 sin værnepligt ved 3. artilleri-afdeling i Aarhus. I 1924 købte han sadelmagerforretning i Holbæk, og han havde derefter i en længere aarrække forretning forskellige steder i byen.

IV. L.

Niels Juel Nielsen er født den 25. december 1894 i Skals. Han blev gift den 8. juli 1928 i Viborg med Gerda Marie Andersen, der er født den 22. februar 1902 i Nørresundby som datter af tømrer Søren Andersen og hustru Laura Jensen.

Bosat: Brendstrupvej 146, Aarhus N.

Niels Juel Nielsen gik i skole i Skals. Han udlærtes som tømrer og arbejdede forskellige steder indtil 1925, da han fik ansættelse ved Hustømrernes A/S i Aarhus. Han virkede her indtil 1964, da han lagde op.

Gerda Marie Andersen gik i skole i Viborg. Hun gennemgik uddannelse som telefonist-

inde og arbejdede en tid som saadan i Viborg, Aarhus og Hasle.

I ægteskabet er børnene IV. L. 1. -IV. L. 4.

IV. L. 1.

Henning Juel Nielsen er født den 7. februar 1930 i Aarhus. Han blev gift den 8. august 1954 i Beder med Irma Jensen, der er født den 12. april 1935 i Skægekær, Balle sogn, som datter af bagermester Holger Jensen og hustru Asta Signe Marie Hesselberg.

Bosat: Konvalvej 3, Hjørring.

Henning Juel Nielsen gik i skole i Aarhus, hvor han tog præliminæreksamen. Han uddannedes ved Jydsk Telefon-Aktieselskab i Aarhus og virkede her indtil 1956, afbrudt af militærtjeneste fra 1951 til 1952 ved Jyske telegrafregiment i Aarhus. I 11 aar var han beskæftiget ved Jydsk Telefon-Aktieselskab i Horsens, og han har siden været telefonmester i Hjørring.

Irma Jensen tog mellemskoleeksamen i Odder og gennemgik derefter uddannelse som kontorassistent i Aarhus.

IV. L. 1. a. Steen Juel Nielsen er født den 15. oktober 1955 i Aarhus.

IV. L. 1. b. Henrik Juel Nielsen er født den 10. september 1958 i Horsens.

IV. L. 1. c. Carsten Juel Nielsen er født den 27. april 1962 i Horsens.

IV. L. 2.

Erik Juel Nielsen er født den 23. august 1932 i Aarhus. Han blev gift den 8. november 1953 i Aarhus med Birthe Carlsen, der er født den 4. september 1933 i Aarhus som datter af slagtermester Erik Kai Henry Carlsen og hustru Kamma Margrethe Katinka Christiansen.

Bosat: Lærkevej 9, Hinnerup.

Erik Juel Nielsen gik i skole i Aarhus. Han udlærtes som modelsnedker paa A/S Frichs fabriker i Aarhus og aftjente fra 1952 til 1954 sin værnepligt ved flyvevaabenet i Karup og Aalborg. I en aarrække havde han forskellige arbejdspladser, og siden 1967 har han været assurandør hos Alka Forsikrings-Aktieselskab, Aarhus Nord. - Erik Juel Nielsen er bestyrelsesformand for A. O. F. i Hinnerup og deltager desuden aktivt i politisk arbejde.

Birthe Carlsen gik i skole i Aarhus. Hun lærte efter skolegangen husgerning og gennemgik derpaa uddannelse som dameskrædderinde.

IV. L. 2. a. Niels Erik Juel Nielsen er født den 12. april 1954 i Aarhus.

IV. L. 2. b. Ole Juel Nielsen er født den 30. november 1956 i Aarhus.

IV. L. 2. c. Søren Juel Nielsen er født den 16. december 1960 i Aarhus.

IV. L. 2. d. Mette Juel Nielsen er født den 16. marts 1963 i Aarhus.

IV. L. 3.

Bendid Juel Nielsen er født den 30. maj 1938 i Aarhus. Hun blev gift den 20. januar 1962 i Aarhus med Jørgen Tang Lystbæk, der er født den 6. juni 1937 i Aarhus som søn af tømrer Poul Christian Lystbæk og hustru Viola Antonia Petersen.

Bosat: Vestergaards Gade 8, Aarhus C.

Bendid Juel Nielsen gik i skole i Aarhus. Hun udlærtes som damefrisør og var derefter beskæftiget 3½ aar som assistent hos sin læremester.

Jørgen Tang Lystbæk gik i skole i Aarhus, hvor han tog realeksamen i 1954. Han udlærtes som tømrer og blev derefter optaget paa Aarhus bygningsteknikum, hvorfra han i 1961 dimitteredes som ingeniør. Fra 1961 til 1962 aftjente han sin værnepligt ved artilleriet, og han har siden været ansat ved DSB's sporlægningssektion.

IV. L. 3. a. Steffen Tang Lystbæk er født den 12. juli 1962 i Aarhus.

IV. L. 3. b. Poul Tang Lystbæk er født den 2. februar 1966 i Aarhus.

IV. L. 4.

Kirsten Juel Nielsen er født den 2. marts 1941 i Aarhus. Hun blev gift den 4. juli 1964 i Aarhus med Gunnar Thorkild Kruse Pedersen, der er født den 27. januar 1942 i Aarhus som søn af Thorvald Pedersen og hustru Ethel Vilhelmine Kruse.

Bosat: Sigridsvej 5, Brabrand.

Kirsten Juel Nielsen gik i skole i Aarhus. Hun uddannedes ved husgerning og havde i ca. 8 aar beskæftigelse i Tousparkens mejeriudsalg.

Gunnar Thorkild Kruse Pedersen gik i skole i Aarhus. Fra 1959 til 1962 gjorde han tjeneste ved søværnet, hvorfra han blev hjemsendt som overkonstabel, efter at have deltaget i repræsentationsture med fregatterne Rolf Krake og Valdemar Sejr til bl. a. Skotland og Tyskland. I 1962 blev han ansat som aspirant ved DSB, og 2 aar senere fik han fast ansættelse som togbetjent.

IV. L. 4. a. Lars Kruse Pedersen er født den 19. juli 1965 i Aarhus.

IV. L. 4. b. Frank Kruse Pedersen er født den 23. januar 1968 i Brabrand.

V.

Ane Birgitte Nielsen er født den 6. juni 1851 i Laastrup, og hun døde den 30. april 1916 samme sted.

Bosat: Laastrup.

Ane Birgitte Nielsen var beskæftiget som syerske.

VI.

Christiane Nielsen er født den 4. juli 1852 i Laastrup, og hun døde den 19. maj 1925 samme sted. Hun blev gift den 3. januar 1877 i Laastrup med Christen Pedersen Nørskov. Han er født den 19. juli 1854 i Skals som søn af Peder Christensen Nørskov og hustru Ane Marie Nielsdatter, og han døde efter 1927.

Bosat: Laastrup.

Christen Pedersen Nørskov lærte landbrug og overtog svigerfaderens gaard i Laastrup, som han drev indtil sin død, da den blev overtaget af sønnen Peder.

I ægteskabet er børnene VI. A. -VI. D.

VI. A.

Peder Christensen Nørskov er født den 13. maj 1877 i Laastrup og han døde den 10. januar 1963 samme sted. Han blev gift den 11. december 1900 i Vorde med Johanne Kathrine Christiansen. Hun er født den 23. maj 1876 i Mønsted som datter af høker Søren Kristen Kristiansen og hustru Ane Dorthea Berg, og hun døde den 30. oktober 1956 i Laastrup.

Bosat: Laastrup.

Peder Christensen Nørskov gik i skole i Laastrup. Han uddannedes som slagter og solgte i en lang aarrække kød paa torvet i Viborg. Efter faderens død overtog han gaarden i Laastrup, som han drev indtil sin død, da den overgik til datteren Anna Birgitte.

Johanne Kathrine Christiansen, der som lille blev sat i pleje hos gaardejer Ole Christiansen og hustru Karen i Kølsen, gik i skole i Lyngsø. Hun lærte husgerning og gennemgik derefter uddannelse som mejerske og var beskæftiget som saadan i bl. a. Frederikshavn, Skals og Laastrup.

I ægteskabet er børnene VI. A. 1. -VI. A. 8.

VI. A. 1.

Kristen Nørskov er født den 17. maj 1901 i Laastrup, og han døde den 8. december 1953 i Skals. Han blev gift den 6. april 1930 i Skals med Valborg Nielsen Gade, der er født den 28. maj 1909 i Skals som datter af gaardejer Niels Nielsen Gade og hustru Ane Kristine Jensen.

Bosat: Hovedgaden 33, Skals.

Ved Kristen Nørskovs død skrev avisen følgende:

"En af Skals-Egnens kendte Handelsmænd, Slagtermester Chr. Nørskov, Skals, er i Gaar, efter kort Tids Sygdom, død paa Viborg Sygehus, hvor han i sidste Uge gennemgik en større Operation. Chr. Nørskov, der blev 52 Aar gammel, var Søn af fhv. Slagter P. Nørskov, Laastrup. Allerede som stor Dreng begyndte Chr. Nørskov at handle, og han fortsatte hermed, ogsaa efter at han havde lært Slagterfaget hos sin Fader. I 1922-1923 aftjente Nørskov sin Værnepligt ved Livgarden, en Tid, han med Glæde tænkte tilbage paa. I 1930 blev han gift med Valborg Gade, Skals, og de købte en mindre Ejendom i Skals, hvorfra Nørskov passede sin Handels- og Slagterivirksomhed med Handel paa Torvet i Viborg, indtil de i 1937 byggede den Ejendom, hvor Slagterforretningen har til Huse i Dag.

Nørskov skabte sig en solid og god Forretning med en stor Kundekreds. Han var stærkt interesseret i Musik og mestrede selv adskillige Instrumenter. Ved Sølvbryllupper paa Egnen var det almindeligt, at Nørskov mødte med sit Horn og var med til at give Dagen en festlig Start. Da der blev oprettet Hjemmeværn i Skals, var det for Nørskov en Selvfølge, at han skulde være med fra Begyndelsen, og han var ved sin Død Næstkommanderende ved Delingen i Skals. Saavel i Hjemmeværnet som blandt Naboer og Venner satte man stor Pris paa Chr. Nørskov. Ved sin Død var han Medlem af Garderforeningens Bestyrelse. Han efterlader sig Hustru og to Døtre samt en Søn, der er uddannet Slagter."

Valborg Nielsen Gade gik i skole i Skals og havde desuden et ophold paa Jebjerg ungdomsskole i 1925. Hun lærte husgerning og havde bl. a. plads som husassistent paa en gaard i Salby paa Fyn.

I ægteskabet er børnene VI. A. 1. a. - VI. A. 1. c.

VI. A. 1. a.

Peder Nørskov er født den 15. november 1930 i Skals. Han blev gift den 9. februar 1958 i Bjerre med Lilly Storgaard Rasmussen, der er født den 5. november 1934 i Bjerre som datter af gaardejer Svend Aage Rasmussen og hustru Mary Storgaard.

Bosat: Hovedgaden 33, Skals.

Peder Nørskov gik i skole i Skals, hvor han i 1947 tog præliminæreksamen. Han udlæres som slagter i Overlund og aftjente i 1952 sin værnepligt ved Livgarden i København. Efter at have arbejdet som svend 1 aar i Herning og derefter i faderens forretning, overtog han denne i 1960.

Lilly Storgaard Rasmussen gik i skole i Bjerre og var derefter beskæftiget en tid ved husgerning. Fra 1952 til 1953 havde hun et ophold paa en sygeplejehøjskole, og i 1956 bestod hun eksamen som sygeplejerske fra Hornsyld sygehus. Sommeren 1957 var hun ansat paa statshospitalet i Risskov.

VI. A. 1. a. 1) Vibeke Nørskov er født den 5. juli 1958 i Skals.

VI. A. 1. a. 2) Jane Nørskov er født den 1. september 1959 i Skals.

VI. A. 1. a. 3) Kristen Michael Nørskov er født den 11. februar 1962 paa Kjellerup sygehus.

VI. A. 1. b.

Mary Nørskov er født den 22. juni 1932 i Skals. Hun blev gift den 12. juni 1955 i Skals med Peder Dalgas Christensen, der er født den 19. juni 1925 i Knudby, Taarup sogn, som søn af gaardejer Enrico Mylius Dalgas Christensen og hustru Kirstine Augusta Christensen.

Bosat: Knudby pr. Løgstrup.

Mary Nørskov gik i skole i Skals, hvor hun tog præliminæreksamen i 1948. Efter at have været beskæftiget ved husgerning i ca. 1 aar fik hun ansættelse paa DSB's kontor i Herning fra 1950 til 1955. - Mary Nørskov er medlem af skolekommissionen.

Peder Dalgas Christensen gik i skole i Borup og havde desuden fra 1941 til 1942 et ophold paa Nørre Nisum efterskole. Han lærte landbruget og var beskæftiget ved dette nogle aar, afbrudt af et ophold paa Lægaard landbrugsskole samt af militærtjeneste paa flyvestation Værløse fra 1948 til 1949. I 1953 overtog han halvdelen af faderens ejendom og blev i 1963 ejer af hele ejendommen, som han siden har drevet. - Peder Dalgas Christensen er medlem af flere bestyrelser.

VI. A. 1. b. 1) Steen Dalgas Christensen er født den 28. maj 1956 i Knudby, Taarup sogn.

VI. A. 1. b. 2) Bo Dalgas Christensen er født den 19. oktober 1959 i Knudby.

VI. A. 1. c.

Anna Kathrine Nørskov er født den 30. marts 1935 i Skals. Hun blev gift den 23. marts 1963 med Ralf Hansen Beyer, der er født den 18. december 1926 i Maarup, Nordby sogn.

Bosat: Rørsangervej 2, Brabrand.

Ralf Hansen Beyer er beskæftiget som overmatros.

VI. A. 1. c. 1) Kim Kristen Nørskov Beyer er født den 2. april 1962.

VI. A. 1. c. 2) Dan Nørskov Beyer er født den 24. august 1967.

VI. A. 2.

Olga Nørskov er født den 10. marts 1903 i Laastrup, og hun døde den 21. marts 1950 i Skals. Hun blev gift den 1. oktober 1929 i Laastrup med Jens Nielsen Gade, der er født den 14. juli 1898 i Skals som søn af gaardejer Niels Nielsen Gade og hustru Ane Kirstine Jensen.

Bosat: Kolding.

Olga Nørskov gik i skole i Laastrup. Hun passede i nogle aar hus for sin farmor og farfar i Laastrup, og efter et ophold paa Skals højskole var hun beskæftiget indtil giftermålet som husassistent hos læge Bastlund i Skals.

Jens Nielsen Gade gik i skole i Skals. Han lærte efter skolegangen landbrug og var beskæftiget ved dette hjemme hos faderen i ca. 17 aar, afbrudt af et ophold paa Asmildkloster

landbrugsskole. I 1929 byggede han en ejendom paa jord, der blev udskilt fra faderens gaard, og denne drev han indtil 1958, da den overdroges til en nevø. Han købte derpaa en mælkeforretning i Kolding, som han drev indtil 1962.

I ægteskabet er børnene VI. A. 2. a. - VI. A. 2. c.

VI. A. 2. a.

Niels Gade er født den 14. juni 1931 i Skals. Han blev gift den 12. maj 1962 i Auckland med Mary Christina Devane, der er født den 8. maj 1936 i Auckland som datter af farmer Thomas Devane og hustru Kathleen Winifred Donegan.

Bosat: 141 Preston RD. Papatoetoe, Auckland, New Zealand.

Niels Gade gik i skole i Skals. Indtil sit. 18. aar var han beskæftiget ved landbruget og gennemgik derefter uddannelse som maskinsmed paa A/S Skals maskinfabrik. Han aftjente sin værnepligt ved flyvevaabenet og havde derpaa ansættelse hos Thomas B. Thrige samt paa Haustrups fabriker A/S, Odense. I 1955 udvandrede han til New Zealand, hvor han i 5 aar var ansat ved ministeriet for offentlige arbejder og bl. a. deltog i bygning af elektricitetsværker samt installerede en del af maskineriet i staalværket Pacific Steel i Auckland.

Mary Christina Devane tog realeksamen fra St. Marys College i Auckland. Hun fik derpaa ansættelse ved postvæsenet, og de sidste 3 aar inden giftemaalet oplærte hun elever i maskinskrivning og bogholderi.

VI. A. 2. a. 1) Katrina Mary Gade er født den 30. marts 1963 i Auckland.

VI. A. 2. a. 2) Michael Jens Gade er født den 26. november 1964 i Auckland.

VI. A. 2. a. 3) Julie Margit Gade er født den 9. maj 1967 i Auckland.

VI. A. 2. b.

Margit Gade er født den 20. juli 1936 i Skals. Hun blev gift den 26. august 1966 i Gladsaxe med Peter Nielsen Kjær, der er født den 14. februar 1913 i Nybøl som søn af købmand S. N. Kjær og hustru Marie Schmidt.

Bosat: Kidhøj 83, Bagsværd.

Margit Gade gik i skole i Skals og maatte derefter p. g. a. moderens tidlige død passe hus for faderen først paa gaarden i Skals og derefter i Kolding. Indimellem var hun paa højskole samt 1½ aar i huset i Norge, ligesom hun bl. a. en tid arbejdede paa et hjem for spastiske børn i Hørsholm.

Peter Nielsen Kjær gik i skole i Broager, hvor han i 1929 tog præliminæreksamen. Efter at have bestaaet højere handelseksamen fra Den jyske Handelshøjskole i Aarhus, tog han i 1943 translatøreksamen i tysk foruden at have dygtiggjort sig i engelsk og fransk paa aftenkursus. Han har igennem mange aar været ansat i et stort importfirma.

VI. A. 2. c.

Thorkild Gade er født den 5. maj 1939 i Skals. Han blev gift den 24. juni 1967 i Gedsted med Doris Birgit Grynderup, der er født den 5. oktober 1943 i Gedsted som datter af husmand Magnus Holger Grynderup og hustru Dagmar Lauridsen.

Bosat: Kongebrogade 87, Kolding.

Thorkild Gade gik i skole i Skals. Han lærte landbruget og aftjente sin værnepligt 1958-1959 i Nr. Uttrup. Efter i et par aar at have drevet mælkeforretning i Kolding samt en tid at have arbejdet paa en emballagefabrik fik han ansættelse som salgschauffør. Han har siden virket som saadan ved Dansk Kafferisteri, Kolding.

Doris Birgit Grynderup gik i skole i Gedsted, hvor hun bestod præliminæreksamen. Hun gennemgik derefter uddannelse som dekoratør paa en dekoratørskole i Hørning.

VI. A. 2. c. 1) Jan Gade er født den 16. januar 1968 i Kolding.

VI. A. 3.

Anna Birgitte Kristiane Nørskov er født den 9. november 1904 i Laastrup.

Bosat: Laastrup pr. Skals.

Anna Birgitte Kristiane Nørskov gik i skole i Laastrup og havde desuden et ophold paa Skals højskole i 1924. Hun lærte husgerning hjemme, og efter faderens død, overtog hun gaarden og bortforpagtede jorden.

VI. A. 4.

Karl Theodor Nørskov er født den 29. maj 1906 i Laastrup, og han døde den 3. februar 1944 i Købelev. Han blev gift ca. 1932 i Ryde med Camilla Christensen. Hun er født den 20. april 1904 i Ryde som datter af gaardejer Niels Christensen og hustru Laura, og hun døde den 23. december 1953 i Købelev. - Hun blev efter Karl Theodor Nørskovs død gift anden gang ca. 1946 med Svend Nielsen.

Bosat: Jesby pr. Nakskov.

Karl Theodor Nørskov gik i skole i Laastrup og havde desuden et ophold paa Skals højskole. Han virkede nogle aar paa Gedsted mejeri og rejste derpaa til Lolland, hvor han en tid tjente ved landbruget. Efter giftermålet havde han en mindre ejendom, først i Kramnitze og senere i Toreby, indtil han i 1940 købte en gaard i Jesby, som han drev indtil sin død.

Camilla Christensen gik i skole i Landet. Hun lærte husgerning og havde indtil giftermålet forskellige pladser. Efter mandens død fortsatte hun driften af ejendommen i Jesby.

I ægteskabet er sønnen VI. A. 4. a.

VI. A. 4. a.

Egil Nørskov er født den 12. november 1933 i Toreby, Ryde sogn.

Bosat: Lundbjerggaardsvej 358, Skovlunde.

Egil Nørskov gik i skole i Købelev. Han aftjente 1954-1955 sin værnepligt ved kystbefæst-

ningen og gjorde bl. a. tjeneste paa Middelgrundsfortet og Dragørfortet. En tid arbejdede han ved landbruget, og efter at have været beskæftiget i flere grene af erhvervslivet bl. a. som murerarbejdsmand og sprøjtemaler, virker han nu som tapetrykker.

VI. A. 5.

Christian Nørskov er født den 5. januar 1908 i Laastrup. Han blev gift den 1. maj 1930 i Vejleby med Karen Christensen Julmann, der er født den 25. oktober 1907 i Vejleby som datter af gaardejer Christian Christensen Julmann og hustru Karen Marie Mouritsen.

Bosat: Hellinge pr. Søllested.

Christian Nørskov er beskæftiget som pølsemaker.

I ægteskabet er børnene VI. A. 5. a. - VI. A. 5. b.

VI. A. 5. a.

Grete Julmann Nørskov er født den 22. april 1930 i Vejleby. Hun blev gift i Vejleby med Svend Aage Larsen, der er født den 22. januar 1929 i Handest, Glenstrup sogn, som søn af gaardejer Hans Larsen og hustru Helene Margrete Løvschall Rasmussen.

Bosat: Brokær pr. Gredstedbro.

Grete Julmann Nørskov lærte efter skolegangen husgerning og havde endvidere et efterskoleophold.

Svend Aage Larsen lærte efter skolegangen landbrug og var desuden paa landbrugsskole. I 5½ aar var han arbejdsleder ved Hedeselskabets læplantningsarbejde, og siden 1963 har han været beskæftiget som driftsleder paa Ribe Amts Tørrestation A. m. b. A.

VI. A. 5. a. 1) Jørn Larsen er født den 2. februar 1953 i Nykøbing F.

VI. A. 5. a. 2) Flemming Nørskov Larsen er født den 26. december 1957 i Saksøbing.

VI. A. 5. a. 3) Susanne Nørskov Larsen er født den 8. november 1963 i Esbjerg.

VI. A. 5. b.

Preben Julmann Nørskov er født den 27. april 1931 i Vejleby. Han blev gift den 14. november 1959 i Nykøbing F. med Jette Danielsen, der er født den 16. august 1936 i Idestrup som datter af forpagter Theodor Vestergaard Danielsen og hustru Inger Petersen.

Bosat: Tved pr. Ribe.

Preben Julmann Nørskov lærte efter skolegangen landbruget og havde vinteren 1958 et ophold paa Sydsjællands landbrugsskole i Lundby. I 1952 aftjente han sin værnepligt ved Sjællandske Trænregiment, og siden 1959 har han været ansat som arbejdsleder ved Hedeselskabets læplantningsarbejde i Tved.

Jette Danielsen tog realeksamen og lærte derefter husgerning. Fra 1956 til 1959 gennemgik hun uddannelse til sygeplejerske paa Maribo sygehus, og efter giftemaalet har hun været deltidsbeskæftiget paa Ribe sygehus.

VI. A. 5. b. 1) Lars Nørskov er født den 25. august 1960 i Ribe.

VI. A. 5. b. 2) Per Nørskov er født den 13. februar 1963 i Ribe.

VI. A. 5. b. 3) Morten Nørskov er født den 10. maj 1967 i Ribe.

VI. A. 6.

Michael Nørskov er født den 26. februar 1909 i Laastrup, og han døde som lille.

VI. A. 7.

Mette Nørskov er født den 19. maj 1910 i Laastrup. Hun blev gift den 1. april 1930 i Laastrup med Kristen Østergaard, der er født den 8. september 1901 i Ejstrup, Skals sogn, som søn af gaardejer Peder Pedersen Østergaard og hustru Kirsten Pedersen Jørgensen.

Bosat: Kildegaarden, Ejstrup pr. Skals.

Mette Nørskov gik i skole i Laastrup og havde desuden i 1928 et ophold paa Skals højskole. Hun uddannedes ved husgerning i forskellige pladser bl. a. i Ejstrup og Skals.

Kristen Østergaard lærte landbruget og havde et ophold paa Skals højskole vinteren 1921-1922. Han aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Fredericia i 1922, og efter at have haft forskellige pladser købte han i 1929 en ejendom i Skals, som han drev i 2 aar. I 1931 fik han bygget Kildegaarden i Ejstrup, som han siden har drevet. - Kristen Østergaard har været medlem af menighedsraadet i 12 aar samt formand for D. A. G. s afdeling i Skals i 21 aar.

I ægteskabet er børnene VI. A. 7. a. - VI. A. 7. e.

VI. A. 7. a.

Peder Østergaard er født den 14. august 1930 i Ejstrup, Skals sogn. Han blev gift den 13. februar 1960 i Kvols med Karen Jensen, der er født den 29. marts 1931 i Kvols som datter af landmand Martin Jensen og hustru Frida Nørgaard.

Bosat: Drosselvej 3, Skals.

Peder Østergaard gik i skole i Skals. Han udlærtes ved landbruget og aftjente sin værnepligt bl. a. i Viborg og Fredericia 1951-1952. Efter i 1 aar at have været ansat paa morfaderens gaard havde han vinteren 1953-1954 et ophold paa Asmildkloster landbrugsskole og var derpaa i 2 aar kontrolassistent i Skals. Siden 1957 har han været beskæftiget som kreaturhandler.

Karen Jensen gik i skole i Kvols. Hun gennemgik uddannelse som økonomaassistent paa Statshospitalet i Viborg samt paa Nyborg sygehus og var fra 1959 til 1966 ansat som saadan paa Viborg Amts og Bys sygehus.

VI. A. 7. a. 1) Hanne Østergaard er født den 22. juni 1960 i Skals.

VI. A. 7. a. 2) Dorthe Østergaard er født den 22. september 1965 i Skals.

VI. A. 7. b.

Kirsten Kathrine Østergaard er født den 4. april 1933 i Ejstrup, Skals sogn. Hun blev gift den 2. juni 1957 i Skals med Torben Frisenberg Buhl, der er født den 21. juni 1928 i Stouby som søn af frisør Anker Buhl og hustru født Frisenberg.

Bosat: Gartnerbakken, Hammershøj.

Kirsten Kathrine Østergaard gik i skole i Skals og havde desuden et ophold paa Flemming efterskole. Hun gennemgik uddannelse til økonomaassistent paa Viborg Amts og Bysygehus fra 1952 til 1955 og var derefter beskæftiget som saadan $\frac{1}{2}$ aar i Hornsyld samt 1 aar paa Middelfart statshospital.

Torben Frisenberg Buhl gik i skole i Stouby. Han udlærtes som gartner og aftjente sin værnepligt ved Dronningens livregiment i Fredericia. Siden 1957 har han drevet eget gartneri, først i Lemming ved Hasselager og derpaa fra 1961 i Hammershøj.

VI. A. 7. b. 1) Preben Frisenberg Buhl er født den 7. juni 1959 i Lemming, Kolt sogn, og han døde den 14. juni samme aar.

VI. A. 7. b. 2) Annette Frisenberg Buhl er født den 7. november 1960 i Lemming.

VI. A. 7. b. 3) Karsten Frisenberg Buhl er født den 26. marts 1967 i Hammershøj.

VI. A. 7. c.

Bent Østergaard er født den 26. juni 1936 i Ejstrup, Skals sogn. Han blev gift den 6. oktober 1962 i Herrup med Birte Irene Jacobsen, der er født den 1. februar 1940 i Sevel som datter af gaardejer Peder Jacobsen og hustru Ane Johanne Nielsine Jensen.

Bosat: Laastrup.

Bent Østergaard gik i skole i Skals. Han udlærtes ved landbruget og aftjente sin værnepligt 1957-1958 ved Dronningens livregiment i Nørresundby. I 1958-1959 havde han et ophold paa Asmildkloster landbrugsskole og arbejdede derefter i forskellige pladser bl. a. hos sine forældre samt hos sin morfader. I 1965 købte han en ejendom i Laastrup, som han siden har drevet.

Birthe Irene Jacobsen gik i skole i Herrup. Hun lærte husgerning og havde forskellige pladser ved dette bl. a. 2 aar i Sevel. Efter i 1 aar at have været gangpige paa Holstebro sygehus var hun husbestyrerinde i Ørnshøj. I 1961 fik hun derefter ansættelse paa afholdshotellet i Skals.

VI. A. 7. c. 1) Verner Østergaard er født den 14. februar 1963 i Skals.

VI. A. 7. c. 2) Birgit Østergaard er født den 16. april 1964 i Skals.

VI. A. 7. c. 3) Alice Østergaard er født den 15. september 1965 i Skals.

VI. A. 7. d.

Verner Østergaard er født den 20. marts 1938 i Ejstrup, Skals sogn, og han døde den 20. juni 1951.

VI. A. 7. e.

Karl Erik Østergaard er født den 30. oktober 1946 i Ejstrup, Skals sogn.

Bosat: Ejstrup pr. Skals.

Karl Erik Østergaard gik i skole i Skals. Han uddannedes ved landbruget og har været elev paa Himmerlands ungdomsskole fra 1962 til 1963, paa Ry højskole fra 1965 til 1966 samt paa Asmildkloster landbrugsskole fra 1967 til 1968.

VI. A. 8.

Kristiane Karen Dorthea Nørskov er født den 4. september 1911 i Laastrup. Hun blev gift den 5. oktober 1943 i Laastrup med Peder Vorre Pedersen, der er født den 3. november 1905 i Skals som søn af bagermester Karl Jens Pedersen og hustru Karin Jørgensen.

Bosat: Kildedalsbo, Skals.

Kristiane Karen Dorthea Nørskov gik i skole i Laastrup. Hun uddannedes ved husgerning og havde forskellige pladser bl. a. 4 aar hos købmand Johan Jensen i Viborg.

Peder Vorre Pedersen gik i skole i Skals. Han uddannedes ved landbruget og havde et ophold paa Skals højskole 1923-1924. Efter at have været beskæftiget i forskellige pladser bl. a. paa Sjælland købte han i 1936 af faderen ejendommen Kildedalsbo, og denne har han siden drevet.

I ægteskabet er børnene VI. A. 8. a. -VI. A. 8. b.

VI. A. 8. a.

Karin Nørskov Pedersen er født den 19. december 1944 i Skals. Hun blev gift den 2. januar 1966 i Ulbjerg med Ingolf Kristensen, der er født den 27. maj 1943 i Vejle som søn af overlærer Svend Ove Kristensen og hustru Gudrun Bertelsen.

Bosat: Bakkehegnet 32, Aarhus V.

Karin Nørskov Pedersen gik i skole i Skals, hvor hun i 1961 tog præliminæreksamen. Efter i 1 aar at have været beskæftiget ved husgerning tog hun i 1964 eksamen som teknisk assistent paa Viborg tekniske skole, og hun havde derefter i 4 aar beskæftigelse som saadan hos fa. Akvadan A/S i Aarhus.

Ingolf Kristensen gik i skole i Skals, hvor han i 1960 tog præliminæreksamen. I 1963 bestod han studentereksamen fra Viborg katedralskole og aftjente sin værnepligt ved Prinsens livregiment, hvorefter han udlærtes som bager i 1968. Han har siden været beskæftiget som saadan.

VI. A. 8. a. 1) Berit Kristensen er født den 23. juli 1966 i Hasle ved Aarhus.

VI. A. 8. b.

Kaj Nørskov Pedersen er født den 31. oktober 1947 i Skals.

Bosat: Rosenkrantzgade 2, Aarhus C.

Kaj Nørskov Pedersen tog realeksamen i Skals i 1964 samt studentereksamen fra Viborg katedralskole i 1967. Han aftjente sin værnepligt ved Jyske dragonregiment i Holstebro og har siden 1968 studeret psykologi ved Aarhus universitet.

VI. B.

Niels Christensen Nørskov er født i Laastrup den 22. august 1881, og han døde den 28. august 1881 samme sted.

VI. C.

Niels Christensen Nørskov er født den 30. december 1883 i Laastrup, og han døde den 21. april 1963.

Bosat: Laastrup.

Niels Christensen Nørskov gik i skole i Laastrup. Han lærte landbruget og arbejdede ved dette hjemme hos forældrene.

VI. D.

Mette Christensen Nørskov er født den 29. juli 1894 i Laastrup, og hun døde den 21. september 1908 samme sted.



I. Bertel Nielsen og
Kristine Jensen



I. Ægteparret foran forretningen i
København



II. Ane Nielsine Nielsen og Hans Chr.
Christiansen



II. A. Meta K. M. Christiansen (til h.)
med Marie Wermuth og Jens Nielsen



IV. Mads Bach Nielsen og Bendid P. Nørskov



IV. Bendid P. Nørskov
paa Skals Central



IV. Mads Bach Nielsen og hustrus
11 børn



IV. A. Ane Marie Nielsen og Jens Chr. Jensen



IV. A. 2. Metha Ingeborg Bach Jensen og Svend Sigurd
Larsen



IV. B. Niels M. Bach Nielsen og Madsine K. Nielsen



IV. C. Søren Anton Bach Nielsen



IV. D. Peder Nielsen og Marie Sørensen



IV. E. Mette Nielsen og Carl Jørgensen



IV. F. Jens Carl Nielsen



IV. G. Andrea Ida C. Nielsen



IV. H. Caroline Nielser



IV. J. Peder Georg Nielsen og Dorthea Christensen



IV. K. Kr. Sigfred
Nielsen



IV. L. Niels Juel Nielsen og
Gerda M. Andersen



V. Ane Birgitte
Nielsen



VI. Christiane Nielsen
og Chr. Pedersen Nørskov



VI. A. Peder Chr.
Nørskov og Johanne
K. Christiansen



VI. C. Niels Chr. Nørskov

G.

Ane Madsdatter Bach,

født 1817,

og ægtefælle

med efterkommere

G. Ane Madsdatter Bach

er født den 13. juli 1817 i Laastrup.

Hun blev hjemmedøbt den 21. juli 1817 og fremstillet i kirken den 11. december samme aar; møllerens hustru i Borup Mølle bar hende til daaben, jomfru Christiane Worsøe stod hos, og faddere var Chr. Jørgensen fra Gedsted og Niels Laustsen fra Sundstrup.

Ane Madsdatter Bach var gift med Frederik Christian Jensen, der var snedkermester i Kalundborg.

I ægteskabet er børnene I. -III.

I.

Niels Jensen er født den 6. februar 1843 i Kalundborg, og han døde 1926 samme sted. Han blev gift 1879 i Kalundborg med Olivia Bentzen. Hun er født den 12. juni 1861 i Kalundborg, og hun døde 1942 samme sted.

Bosat: Kalundborg.

Niels Jensen var udlært snedker og drev egen virksomhed i Kalundborg, som senere overtoges af sønnerne Ejler og Olaf.

I ægteskabet er 11 børn, hvoriblandt de to ovennævnte sønner.

II.

Margrethe Jensen var gift med en arkitekt Nielsen.

Bosat: Kalundborg.

I ægteskabet er 3 børn.

III.

Vilhelm Jensen var ugift og boede i København, hvor han var grosserer.

H.

Søren Anker Madsen Bach,

født 1820,

og hustru

med efterkommere

H. Søren Anker Madsen Bach

er født den 18. juli 1820 i Laastrup, og han døde den 20. november 1886 i Skals.

Han blev hjemmedøbt den 19. juli 1820 og fremstillet i kirken den 22. oktober samme aar; Morten Terkelsens hustru fra Laastrup bar ham til daaben, Christian Jørgensens hustru fra Gedsted stod hos, og faddere var Niels Laustsen, Jørgen Madsen og Laust Christensen, alle fra Laastrup.

Søren Anker Madsen Bach blev gift den 12. juli 1846 i Skals med Ane Bertelsdatter. Hun er født den 14. februar 1822 i Skals som datter af Bertel Thomsen og hustru Ane Jensdatter, og hun døde den 15. januar 1872 i Skals.

Søren Anker Madsen Bach udlærtes som snedker og ses i 1846 af Søren Bertelsen at have købt en gaard i Skals, som stod til hartkorn 3 tdr. 1 skp. 1 fjdk. 2 3/4 alb. Til gaarden hørte bygninger, besætning, gaard- og avlsredskaber samt indbo. Som betaling herfor skulle Søren Anker Madsen Bach foruden 400 rigsbankdaler i kontanter yde aftægt til Søren Bertelsen indtil dennes død. (Rind-Gislum herreders skøde- og panteprotokol 1844-1846, fol. 470-473).

Efter at have haft denne gaard i nogle aar solgte Søren Anker Madsen Bach den atter, og han drev nu snedkermesterforretning i Skals indtil sin død.

I ægteskabet er børnene I. -II.

I.

Søren Sørensen Bach er født den 25. maj 1847 i Skals, og han døde den 15. juni 1876 i Skelund og blev begravet i Skals.

Søren Sørensen Bach begyndte at læse til lærer, men maatte opgive dette, da han efterhaanden blev lidt tunghør. Han blev saa fotograf, men døde som ung paa en rejse til Skagen.

II.

Dødfødt pigebarn den 27. august 1848 i Skals.

J.

Ide Petrea Madsdatter Back,
født 1824,
og ægtefælle
med efterkommere

J. Ide Petrea Madsdatter Back

=====

er født den 25. juni 1824 i Laastrup, og hun døde den 12. marts 1860 i Hersom. Hun blev hjemmedøbt den 26. juni 1824 og fremstillet i kirken den 10. oktober; madam Trantum fra Skals bar hende, jomfru Karen Bodil ... stod hos, og faddere var Christian Jørgensen fra Sundstrup samt hr. Lottrup og hr. Ørum paa Holmgaard.

Ide Petrea Madsdatter Back blev gift den 23. september 1853 i Hersom med Jens Andersen. Han er født den 27. marts 1821 i Hvolris, Hersom sogn, som søn af Anders Jensen og hustru Ane Nielsdatter, og han døde den 4. december 1894 i Hersom. Efter Ide Petrea Madsdatter Backs død giftede Jens Andersen sig anden gang den 8. januar 1861 i Hersom kirke med Ane Marie Petersen, der er født den 13. februar 1836 i Hersom. Hun er datter af gaardmand Peter Mouritsen og hustru Sennet Marie Lauritsdatter, og hun døde den 1. marts 1899 i Viborg. I dette ægteskab er børnene Caroline Amalie født 1861, Ida Petrea født 1863, Anton født 1865, Niels Peter født 1869, Kristian født 1875 og Carl Vilhelm født 1877.

Bosat: Hvolris.

Jens Andersen var gaardejer i Hvolris og drev desuden handel med heste. I 1853 overtog han ifølge nedenstaaende skøde gaarden efter faderen Anders Jensen:

"Underskrevne Anders Jensen Gaardmand i Hvolris By, Hersom Sogn, tilstaar herved at have solgt, ligesom jeg herved skøder og overdrager til min Søn Jens Andersen for tiden tjenende paa Hersomgaard, min iboende og eiende Gaard i bemeldte Hvolris By, Matr. Nr. 4 af Hartkorn 4 Tdr. 3 Skpr. 3 Fjdr. $\frac{1}{4}$ Alb. Gammelskat 10 Rbd. med Besætning, Ind og Udbo samt den indavlede Sæd og Afgrøde for Kjøbesum 400 Rbd. skriver Fire Hundrede Rigsbankdaler, da Kjøbesummen nu er berigtiget, saa skal bemeldte Ejendom med hvad dertil retlig hører fra nu af tilhøre førnævnte min Søn og hans Arvinger med alle de Rettigheder, Byrder og Forpligtelser som jeg samme har været eiende efter tinglæst Skjøde af 21. November 1839 i kraft af hvilket Ejendommen hjemles Kjøberen.

Til Bekræftelse ved min Haands Underskrift.

Hvolris den 8. Oktober 1853 Anders Jensen

Til Vitterlighed Anders Christian Sørensen. Jens Jensen.

(Rind-Gislum herreders skøde- og panteprotokol 1851-1853, fol. 667b)

Aftægtskontrakten, som i forbindelse med gaardens overdragelse oprettedes mellem fader og søn, lyder saaledes:

"Idet jeg Anders Jensen har solgt og afhændet den af mig eiende Parcel af en udstykket Gaard i Hvolris med den tilliggende Eiendom til min Søn Jens Andersen har jeg reserveret, ligesom jeg herved reserverer mig og Kone efterstaaende Aftægt:

1.

4 Tdr. Rug, 1 Td. Byg, af ordentlig Qvalitet hvoraf Halvdelen leveres hvert Aars 1. Mai og Halvdelen hvert Aars 1. November.

Anm. Naar den ene af os, min Kone eller jeg, ved Døden afgaar bortfalder $1\frac{1}{2}$ Tønde af bemeldte Qvantum Rug, men af Byggen intet. - Det bemærkes herved, at Aftægtsyderen er forpligtet til at besørge det præsterede Korn befordret til og fra Møllen, naar det forlanges.

2.

1½ lp. Flæsk, ligesaameget Smør, og samme Quantum Ost, alt af god Qvalitet - Flæsket leveres til hvert Aars Junie, Smørret 2pund maanedlig og Osten i Sommerens Løb inden første August, samt 6 Snese Æg.

Anm. Af hver af de i denne Post nævnte Naturalier ydes kun 1 Lispund naar den ene af os, min Kone eller jeg, ved Døden afgaar, og kun 4 Snese Æg.

3.

1½ Potte sød Mælk daglig naar dette Quantum kun udgjør halvdelen af den Mælk, som kørerne, der holdes paa Parcellen afgiver, men paa de Tider naar Mælken ikke kan præsteres, ydes 1 Fjk. Malt hver fjortende Dag.

Anm. Naar den ene af os, min Kone eller jeg, ved Døden afgaar, svares kun 1 Potte Mælk daglig.

4.

3 Faar med Yngel, af hvilke den ene Faar bortfalder, naar den ene af os dør, min Kone eller jeg, og efter begges Død, tilfalder de alle Aftægtsyderen.

5.

2 Tønder Kartoffler af fin Qvalitet aarlig men kun een, naar den ene af os ved Døden afgaar.

6.

20 Læs Endetørv a 6 Snese pr. Læs, 6 Læs Skudtørv a 25 Snese pr. Læs og 10 Læs Lyng leveres aarlig, i tør og i god Stand.

7.

½ lp. Hør aarlig, af ordentlig Qvalitet samt 5 Rigsbankdaler contant til hvert Aars første November.

8.

Naar jeg fordrer det, skal min Søn foranstalte et Sovekammer indrettet for min Kone og mig, og i samme lade opsætte en Kakkelovn, ligesom jeg ogsaa forbeholder mig fri Adgang til og Afbenyttelse af det i Huset værende Ildsted, samt Bagerovnen og Bryggersredskaberne, saa ofte det er nødvendigt. Ogsaa skal min Søn være forpligtet til at yde min Kone og mig fornøden Pleie og Opvartning i Sygdoms- og Alderdomstilfælde.

9.

I Fald jeg eller min Kone, een af os, efter den andens Død, eller os begge, blev til sinds at flytte bort fra Stedet, skal jeg dertil have Ret, men flytter jeg længere ned i Sognet, bortfalder Mælken og Ildebrændselet, hvorimod det øvrige skal leveres mig paa min Bopæl i en Afstand af 1 Mil fra hans Bopæl.

10.

Alt hvad jeg og min Kone efterlader os efter vor Død tilhører min Søn Jens Andersen, undtagen vor Seng og min Kones Dragkiste; disse tvende Genstande forbeholdes det den længstlevende af os at bortgive, til hvilken af vore Arvinger, den maatte finde for godt.

11.

Endelig skal bemeldte min Søn Jens Andersen være forpligtet til, at besørge min Kone anstændigt begravet, efter vort Dødsfald, for egen Regning.

At jeg Jens Andersen med min Fader Anders Jensen har indgaaet denne Contract tilstaar jeg hermed ligesom jeg og forbinder mig til promte Opfyldelse deraf i enhver Henseende, og til ydermere Sikkerhed giver jeg hermed 3^{die} Prioritet i den mig Dags Dato tilhørende Parcel

af en udstykket Gaard i Hvolris Matr. No. 4 med Ejendomme af Hartkorn ny Matricul 1 Td. 3 Skpr. 3 Fjk. $\frac{1}{4}$ Alb. næst efter 400 Rbd. paa 1^{ste} Prioritet og 250 Rbd. paa andet Prioritet ligesom jeg ogsaa forpligter mig til i det Tilfælde at jeg afhænder den mig tilskødede Ejendom at lade Aftægten faa første Prioritet.

Saaledes mellem os indgaaet og oprettet, bekræftes med vor Underskrift i Overværelse af Undertegnede tvende Vitterlighedsvidner.

Hvolris den 8. Oktober 1853.

Til Vitterlighed

M. Bach N. Larsen, Anders Jensen Jens Andersen. "

(Rind-Gislum herreders skøde- og panteprotokol 1856-1859 fol. 300)

I Ide Petrea Madsdatter Back og Jens Andersens ægteskab er børnene Anders, født 1853, Mads, født 1856, Ane Caroline, født 1857, og Ane Vilhelmine Dorothea, født 1858. Angaaende disse børn med efterkommere se I. -IV.

I.

Anders Jensen er født den 25. december 1853 i Hersom, og han døde den 7. oktober 1925 samme sted. Han blev gift den 23. april 1876 i Hersom med Andersine Thøgersen. Hun er født den 16. december 1854 i Bjerregrav som datter af Thøger Jensen og Petra Kirstine Andersdatter, og hun døde den 28. november 1915 i Hersom.

Bosat: Hersom.

Anders Jensen gik i skole i Hersom og lærte derefter landbruget afbrudt af militærtjenesten. Paa grund af moderens tidlige død, kom han i pleje hos et barnløst ægtepar, der ejede en gaard i Hersom. Det fortælles at han arvede denne ejendom, men den maa imidlertid være blevet afhændet, idet han købte en gaard paa 36 tdr. land i Hvolris, som han drev i en aarrække. Foruden dette handlede han med kreaturer og hjalp med at drive disse fra Viborg over Løvelbro til Hobro marked. Efter at have afstaaet en parcel paa 12 tdr. land til sønnen Jens, afhændede han senere gaarden.

I ægteskabet er børnene I. A. -I. N.

I. A.

Petra Kirstine Jensen er født den 15. august 1876 i Hersom, og hun døde den 10. september 1967. Hun blev gift den 10. februar 1903 i Hersom med Anton Hansen. Han er født den 6. januar 1869 i Hvolris, Hersom sogn, og han døde i 1920.

Bosat: Hvolris.

Anton Hansen var gaardejer i Hvolris.

I ægteskabet er børnene I. A. 1. -I. A. 2.

I. A. 1.

Peder Kristian Hansen er født den 8. november 1903 i Hersom. Han blev gift den 25. februar 1925 i Brorstrup med Dagmar Dalum, der er født den 1. december 1904 i Mejlby, Brorstrup sogn, som datter af gaardejer og amtsraadsmedlem Anton Dalum og hustru Kirstine Fyllgraf.

Peder Kristian Hansen gik i skole i Bjerregrav. Han blev uddannet ved landbruget afbrudt af militærtjeneste ved artilleriet i Aarhus 1924. Efter at have været købmænd i Bjerregrav et par aar, fik han ansættelse som chauffør paa Rindsholm Mølle. Fra 1937 til 1957 var han arbejdsformand i en entreprenørvirksomhed, og han har siden været beskæftiget ved flyvevaabenets materielforvaltning i Karup.

Dagmar Dalum gik i skole i Mejlby. Hun blev uddannet som dameskrædderinde og har drevet selvstændig virksomhed i en aarrække.

I ægteskabet er børnene I. A. 1. a. -I. A. 1. c.

I. A. 1. a.

Henny Hansen er født den 16. oktober 1923. Hun blev gift den 29. marts 1948 i Viborg med Andreas Just Villumsen, der er født den 25. december 1918 i Gesten som søn af gaardejer Hans Peter Villumsen og hustru Karoline Dorthea Nørregaard Sørensen.

Bosat: Maltvej 25, Askov pr. Vejen.

Henny Hansen er uddannet som sygeplejerske.

Andreas Just Villumsen er udlært som bager og har siden april 1948 drevet selvstændig forretning.

I. A. 1. a. 1) Peter Villumsen er født den 30. april 1949 i Askov.

Han er gymnasiast.

I. A. 1. a. 2) Jesper Villumsen er født den 16. oktober 1952 i Askov.

I. A. 1. b.

Aase Hansen er født den 11. april 1926 i Bjerregrav, Møldrup sogn.

Bosat: Sdr. Ringgade 7, Aarhus C.

Aase Hansen gik i skole i Sdr. Rind og Viborg, hvor hun tog studentereksamen i 1946. I 1950 afsluttede hun eksamen som sygeplejerske paa Aarhus kommunehospital, hvor hun var beskæftiget indtil 1957. Fra 1964 har hun haft ansættelse paa Ortopædisk hospital i Aarhus.

I. A. 1. c.

Vera Hansen er gift med Poul Mortensen, der er postekspeditør.

Bosat: Hornsyld.

Vera Hansen er postassistent.

I ægteskabet er en datter.

I. A. 2.

Viggo Hansen er født den 29. januar 1909 i Hersom.

Bosat: Klostervænget 14, Viborg.

Viggo Hansen gik i skole i Bjerregrav. Han blev uddannet ved landbruget forskellige steder, bl. a. arbejdede han 3 aar paa Ø. Teglgaard i Hvolris. I 1945 rejste han til Sverige, hvor han i 6 aar arbejdede paa en roesukkerfabrik og siden blev kranfører paa et skibsværft i Malmø. Han har senere bl. a. været ansat paa Viby vandværk.

I. B.

Ida Jensen er født den 11. marts 1878 i Hersom, og hun døde den 13. november 1968 i Klejtrup. Hun blev gift den 4. november 1902 i Hersom med Anders Kristian Sørensen. Han er født den 16. marts 1872 i Hvolris, Hersom sogn, og han døde den 3. februar 1951 i Hersom.

Bosat: Hersom.

Ida Jensen gik i skole i Hersom og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet. Efter mandens død boede hun i Hersom indtil 1963, hvor hun flyttede paa Klejtrup hvi-lehjem.

Anders Kristian Sørensen gik i skole i Bjerregrav. Han kom tidligt ud at tjene ved land-

bruget og købte ca. 1900 Over Hvolrisgaard, som han drev indtil 1945, hvor sønnen Henning overtog den. Han købte derefter et hus i Hersom, hvor han boede indtil sin død i 1951. - Anders Kristian Sørensen var medlem af sogneraadet i 4 perioder og desuden medlem af menighedsraadet.

I ægteskabet er børnene I. B. 1. -I. B. 3.

I. B. 1.

Dagny Kristense Sørensen er født den 22. marts 1904 i Hvolris, Bjerregrav sogn. Hun blev gift den 17. november 1925 i Bjerregrav med Jens Anton Jeppesen, der er født den 11. november 1899 i Hvolris, Bjerregrav sogn, som søn af gaardejer Jens Anton Jeppesen og hustru Ane Marie Sørensen.

Bosat: Rødding pr. Viborg.

Dagny Kristense Sørensen gik i skole i Bjerregrav. Hun havde derefter beskæftigelse ved husgerning indtil giftermålet afbrudt af et ophold paa Frederiksborg højskole i 1923.

Jens Anton Jeppesen gik i skole i Bjerregrav. Han uddannedes ved landbruget og aftjente sin værnepligt ved Dragonerne i Randers i 1922. Efter et ophold paa Asmildkloster landbrugsskole 1924-1925, købte han en ejendom i Pederstrup, som han drev indtil 1967, da han flyttede til Løvel.

I ægteskabet er børnene I. B. 1. a. -I. B. 1. c.

I. B. 1. a.

Børge Jeppesen er født den 15. maj 1927 i Pederstrup. Han blev gift den 24. oktober 1958 i Lem med Bodil Marie Dahl, der er født den 7. marts 1931 i Lem som datter af murer Mads Jensen Dahl og hustru Sørine Kathrine Christensen.

Bosat: Poppel Alle 6, Taastrup.

Børge Jeppesen blev efter skolegangen uddannet ved landbruget, hvor han bl. a. var 6 maaneder paa landbrugsskole og 1½ aar i U. S. A. Fra 1955 arbejdede han nu i benzin- og servicebranchen, og efter fra 1962 at have været forpagter af en servicestation med tilhørende cafeteria i Nivaa overtog han i 1966 forpagtningen af en større tankstation i Albertslund.

Bodil Marie Dahl fik efter skolegangen uddannelse ved husgerning og havde desuden et ophold paa Odder højskole. Fra 1962 til 1966 hjalp hun i cafeteriet i Nivaa.

I. B. 1. a. 1) Jesper Dahl Jeppesen er født den 19. maj 1966.

I. B. 1. b.

Tage Jeppesen er født den 30. november 1930 i Pederstrup. Han blev gift den 11. april 1955 i Skarp-Salling med Esther Linda Sørensen, der er født den 7. maj 1934 i Hemdrup, Skarp-Salling sogn, som datter af arbejdsmand Ingvard Mar. Sørensen og hustru Jensine.

Bosat: Præstemarken 107, Aalborg.

Tage Jeppesen gik i skole i Pederstrup og uddannedes derefter ved landbruget. Fra 1951 til 1958 gjorde han tjeneste som math ved militæret i Aalborg, og efter at have haft forskellige pladser, hovedsagelig som chauffør, er han nu ansat som saadan ved B. P. i Aalborg.

Esther Linda Sørensen gik i skole i Salling og havde indtil giftermålet forskellige pladser ved husgerning bl. a. hos læge Raffenberg i Aalborg.

I. B. 1. b. 1) Elly Vibeke Jeppesen er født den 13. oktober 1956 i Aalborg.

I. B. 1. b. 2) Jørn Jeppesen er født den 9. september 1958 i Aalborg.

I. B. 1. b. 3) Berit Jeppesen er født den 29. april 1965 i Aalborg.

I. B. 1. c.

Ida Jeppesen er født den 22. september 1939 i Pederstrup. Hun blev gift den 22. marts 1964 i Bjerregrav kirke med Herluf Pontoppidan Larsen. Han er født den 10. august 1940 i Bodilsker paa Bornholm som søn af arbejdsmand Børge Andreas Larsen og hustru Clara Jensen.

Bosat: Tranehaven 14¹, Brøndbyvester pr. Glostrup.

Ida Jeppesen gik i skole i Pederstrup og var derefter en tid hjemme. Hun havde et ophold paa Salling ungdomsskole og tjente derefter i huset i bl. a. Bigum og København. Efter at have gennemgaaet et 1-aarigt kursus i barnepleje afsluttede hun i 1960 et sygehjælperkursus paa Blegdamshospitalet i København, og virkede nu som saadan bl. a. en tid i Norge.

Herluf Pontoppidan Larsen gik i skole i Bodilsker. Han lærte landbruget og aftjente sin værnepligt i Rønne, hvorefter han i 2 aar var beskæftiget som arbejdsmand i Neksø. I 1962 rejste han til København, og efter et par aars fabriksarbejde begyndte han at uddanne sig som teknisk assistent. Efter 3 aars uddannelse paa henholdsvis dag- og aftenkursus er han nu ansat paa Brøndbyernes raadhus ved den tekniske forvaltning.

I. B. 1. c. 1) Pia Elisabeth Larsen er født den 26. januar 1962 i København.

I. B. 1. c. 2) Ivan Larsen er født den 24. oktober 1965 i Glostrup.

I. B. 2.

Rigmor Sørensen er født den 22. december 1908 i Hvolris, Bjerregrav sogn. Hun blev gift den 19. september 1930 i Bjerregrav med Aksel Jensen, der er født den 8. december 1907 i Ørris, Hersom sogn. Han er søn af gaardejer Jens Jensen og hustru Birthe Marie Norup.

Bosat: Hersom gl. Skole, Hersom pr. Hobro.

Rigmor Sørensen gik i skole i Bjerregrav og var derefter beskæftiget ved husgerning i forskellige pladser paa egnen indtil giftermålet.

Aksel Jensen gik i skole i Hersom og blev derefter uddannet ved landbrug. Han aftjente sin værnepligt ved Dragonerne i Randers i 1927-1928, og i 1930 købte han en ejendom, som han drev i 16 aar. I 1946 overtog han sin fødegaard i Ørris, som han havde, indtil han i 1961 overdrog den til sønnen Jørn. Han driver nu hønseri i Hersom gamle skole.

I ægteskabet er børnene I. B. 2. a. -I. B. 2. c.

I. B. 2. a.

Anna Lise Jensen er født den 28. april 1932.

I. B. 2. b.

Jørn Jensen er født den 16. november 1935 i Hersom. Han er gift med Irma Birgit Dahl Christensen, der er født den 18. februar 1939 i Hvilsom som datter af gaardejer Peter Dahl Christensen og hustru Hilda Schjørring.

Bosat: Hersom pr. Hobro.

Jørn Jensen gik i skole i Hersom og var derefter beskæftiget ved landbruget. Han afsluttede sin militærtjeneste i 1957 som korporal i Viborg efter at have været paa korporalskole i Sønderborg i 1956. En tid var han atter beskæftiget ved landbrug, bl. a. drev han fødegaarden i Ørris i 3 aar. Efter at have gennemgaaet uddannelse som mejerist paa Klejtrup Andelsmejeri virker han nu som saadan samme sted.

Irma Birgit Dahl Christensen gik i skole i Hvilsom. Hun gennemgik uddannelse som sygemedhjælper paa Hald, og efter at have virket en tid i Aarhus er hun nu deltidsansat paa Fastrup hvilehjem.

I. B. 2. b. 1) Michael Dahl Jensen er født den 6. oktober 1960 i Klejtrup.

I. B. 2. b. 2) Gitte Marianne Jensen er født den 28. december 1963 i Ørris.

I. B. 2. c.

Henny Jensen er født den 23. august 1937 i Hersom. Hun blev gift den 6. maj 1961 i Hersom med Vagn Søren Peter Axelsen, der er født den 29. november 1936 i Venge som søn af savskærer Anders Kr. Axelsen og hustru Ellen Madsen.

Bosat: Venge pr. Skanderborg.

Henny Jensen lærte efter skolegangen husgerning og havde bl. a. et ophold paa Salling ungdomsskole. Hun gennemgik derpaa uddannelse som plejerske ved Statens Aandsvageforsorgshjem "Sølund" i Skanderborg og virkede som saadan indtil 1962.

Vagn Søren Peter Axelsen var efter skolegangen beskæftiget ved landbruget afbrudt af militærtjeneste. Efter at have arbejdet som svejser en tid blev han ansat ved Jydsk Telefon Aktieselskab i Aarhus, hvor han nu virker som telefonmontør.

I. B. 2. c. 1) Jens Birger Axelsen er født den 17. juli 1963 i Skanderborg.

I. B. 2. c. 2) Henning Axelsen er født den 9. februar 1966 i Skanderborg.

I. B. 3.

Henning Sørensen er født den 11. juni 1910 i Hvolris, Bjerregrav sogn.

Bosat: Over Hvolrisgaard, Hvolris pr. Møldrup.

Henning Sørensen gik i skole i Bjerregrav og fik derefter uddannelse ved landbruget. Han aftjente sin værnepligt i Viborg i 1930 og havde derefter forskellige pladser bl. a. ved købmand Therkildsens gaard, der hørte under Hvolris kro. I 1945 overtog han fødegaarden, som han siden har drevet.

I. C.

Jens Brøndum Jensen er født den 7. februar 1880 i Hersom, og han døde den 30. september 1952. Han blev gift den 4. oktober 1907 i Hersom med Christine Pedersen, der er født den 9. december 1880 i Hersom som datter af husmand Niels Christian Pedersen og hustru Maren Lauritsen.

Bosat: Hersom Mark pr. Hobro.

Jens Brøndum Jensen lærte landbrug og overtog efter giftermålet en parcel paa 12 tdr. land fra faderens ejendom i Hvolris. Her opførte han en ejendom, og drev denne til 1947, da den afstodes til sønnen Holger.

Christine Pedersen er efter mandens død blevet boende paa ejendommen og passes af søn og svigerdatter.

I ægteskabet er børnene I. C. 1. -I. C. 6.

I. C. 1.

Sigurd Jensen er født den 26. januar 1909 i Hersom. Han blev gift den 26. maj 1949 i Bjerregrav med Gudrun Olesen, der er født den 10. maj 1923 paa Bjerregrav Mark som datter af husmand Peder Christian Olesen og hustru Else Marie Nielsen.

Bosat: Kløvervej 2, Møldrup.

Sigurd Jensen gik i skole i Hersom og var derefter en tid beskæftiget ved landbrug. Fra 1931 har han virket som cementstøber og har siden 1949 haft ansættelse paa cementstøberiet i Møldrup.

Gudrun Olesen gik i skole i Bjerregrav. Hun blev uddannet ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

I. C. 1. a.

Else Brøndum Jensen er født den 5. december 1949 i Møldrup.

Bosat: St. Mikkelsgade 10², Viborg.

Else Brøndum Jensen er manufakturlev.

I. C. 1. b. Kirsten Brøndum Jensen er født den 21. oktober 1954 i Møldrup.

I. C. 1. c. Hanne Brøndum Jensen er født den 28. maj 1956 i Møldrup.

I. C. 1. d. Klaus Brøndum Jensen er født den 25. juni 1957 i Møldrup.

I. C. 2.

Ragnhild Jensen er gift med Valdemar Nielsen, der er murerarbejdsmand.

Bosat: Tværvej 7, Vindeby pr. Svendborg.

I. C. 3.

Adolf Jensen er født den 12. maj 1912 i Hersom. Han blev gift den 15. december 1939 i Pederstrup med Jutta Marie Jeppesen, der er født den 14. november 1918 i Pederstrup som datter af gaardejer Niels Jeppesen og hustru Anne Marie Allentoft.

Bosat: "Østergaard", Batum pr. Viborg.

Adolf Jensen gik i skole i Hersom. Han blev uddannet ved landbrug og aftjente sin værnepligt i Randers i 1934. I 1940 købte han en gaard i Hærup, som han 4 aar senere solgte, og i 1944 købte han sin nuhavende gaard "Østergaard", hvor han har opdyrket ca. 15 tdr. land hede og ca. 10 tdr. land eng. Han har endvidere i en aarrække passet Rødding pumpestation og virket som hestetaksator.

Jutta Marie Jeppesen gik i skole i Pederstrup og var derefter beskæftiget ved husgering indtil giftermålet. Hun har de sidste 6 aar haft sommerpension paa gaarden.

I ægteskabet er børnene I. C. 3. a. - I. C. 3. g.

I. C. 3. a.

Kristy Marie Jensen er født den 16. oktober 1940 i Hærup, Klejtrup sogn. Hun blev gift den 15. december 1960 i Rødding med Vagn Pedersen, der er født den 11. november 1938 i Rævind, Taarup sogn, som søn af arbejdsmand Kristian Marinus Pedersen og hustru Marie.

Bosat: Baldersvej 12, Viborg.

Kristy Marie Jensen gik i skole i Rødding og havde desuden et ophold paa Jebbjerg ungdomsskole. Hun var en tid beskæftiget ved husgering og fik derpaa ansættelse paa et kontor i Horsens, hvor hun virkede indtil giftermålet. Hun er nu deltidsbeskæftiget i en smørrebrødsforretning.

Vagn Pedersen gik i skole i Viborg, hvor han tog realeksamen i 1956. Han udlærtes ved Viborg Papircompagni, og efter at have haft ansættelse i Horsens i 2 aar kom han tilbage til sin tidligere læreplads i Viborg, hvor han nu virker som kontorassistent.

I. C. 3. a. 1) Kate Pedersen er født den 18. december 1961 i Horsens.

I. C. 3. b. 2) Claus Pedersen er født den 20. april 1964 i Viborg.

I. C. 3. b.

Birgit Solveig Jensen er født den 19. juli 1942 i Hærup, Klejtrup sogn. Hun blev gift den 21. september 1963 i Randers med Søren Nørgaard, der er født den 24. juli 1932 i Vester Hjer-

mitslev som søn af gaardejer Johan Nørgaard og hustru Margrethe Johnsen.

Bosat: Bredgade 13, Langaa.

Birgit Solveig Jensen gik i skole i Rødding og havde desuden vinteren 1957-1958 et ophold paa Jebjerg ungdomsskole. Hun var en tid beskæftiget ved husgerning i København og kom derefter til Silkeborg seminarium, hvor hun gennemgik uddannelse som lærerinde. Hun dimitteredes i 1963 og har siden haft ansættelse som lærerinde i Langaa.

Søren Nørgaard gik i skole i Vester Hjermitslev og havde senere et ophold paa Kalø landbrugsskole. Efter at have aftjent sin værnepligt ved pansertropperne, hvorfra han hjemsendtes som sergent, begyndte han læreruddannelse ved Silkeborg seminarium. Han dimitteredes herfra i 1961 og virker nu som lærer i Langaa.

I. C. 3. b. 1) Henrik Nørgaard er født den 17. februar 1964 i Randers.

I. C. 3. b. 2) Lina Birgitte Nørgaard er født den 14. oktober 1966 i Randers.

I. C. 3. c.

Ingse Lilian Jensen er født den 11. maj 1946 i Batum., Rødding sogn.

Bosat: Remstrupsvej 39, Silkeborg.

Ingse Lilian Jensen gik i skole i Rødding og havde desuden vinteren 1961-1962 et ophold paa Jebjerg ungdomsskole. Efter at have bestaaet realeksamen paa et 2-aarigt kursus er hun nu ved at læse til lærerinde paa Silkeborg seminarium.

I. C. 3. d.

Marianny Jensen er født den 11. september 1948 i Batum.

Bosat: "Østergaard", Batum pr. Viborg.

Marianny Jensen gik i skole i Rødding og gennemgik derefter et 2-aarigt realkursus i Silkeborg.

I. C. 3. e.

Niels Ejgil Brøndum Jensen er født den 14. oktober 1950 i Batum.

I. C. 3. f.

Lis Margit Jensen er født den 17. april 1953 i Batum.

I. C. 3. g.

Elo Brøndum Jensen er født den 15. februar 1955 i Batum.

I. C. 4.

Holger Jensen er født den 30. juni 1918 i Hersom. Han blev gift den 29. april 1947 i Hersom med Inger Andersen, der er født den 5. april 1919 i Hersom som datter af gaardejer Anders Andersen og hustru Mette Kirstine Jensen.

Bosat: Hersom Mark pr. Hobro.

Holger Jensen gik i skole i Hersom. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og havde et ophold paa St. Restrup husmandsskole 1939-1940. Efter at have haft forskellige pladser, bl. a. paa Hvolrisgaard og i Lund ved Højslev, overtog han i 1947 fødegaarden i Hvolris, som han stadig driver. - Holger Jensen er medlem af sogneraadet.

Inger Andersen gik i skole i Hersom. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og havde forskellige pladser ved dette, bl. a. i Ilsøe, Kølsen og Vammen.

I. C. 4. a. Erna Brøndum Jensen er født den 23. juni 1950 i Hersom.

I. C. 4. b. Poul Brøndum Jensen er født den 20. oktober 1951 i Hersom.

I. C. 4. c. Frida Brøndum Jensen er født den 16. april 1954 i Hersom.

I. C. 4. d. Jens Brøndum Jensen er født den 22. februar 1957 i Hersom.

I. C. 5.

Folmer Jensen er født den 22. november 1919 i Hersom. Han blev gift den 10. april 1948 i Hersom med Esther Andersen, der er født den 10. april 1927 i Thorup, Durup sogn, som datter af gaardejer Niels Christian Andersen og hustru Amalie Sørensen.

Bosat: Haugaard, Naundrup pr. Møldrup.

Folmer Jensen gik i skole i Hersom. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og købte i 1948 ejendommen Haugaard, som han siden har drevet.

Esther Andersen gik i skole i Bjerregrav og havde desuden et ophold paa Haubro ungdomsskole. Hun blev uddannet ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

I. C. 5. a. Grethe Brøndum Jensen er født den 10. maj 1951 i Viborg.

I. C. 5. b. Ole Brøndum Jensen er født den 3. juni 1953 i Viborg.

I. C. 5. c. Finn Brøndum Jensen er født den 25. januar 1957 i Viborg.

I. C. 5. d. Jørn Brøndum Jensen er født den 25. januar 1962 i Viborg.

I. C. 6.

Sigrid Marie Jensen er født den 28. marts 1921 i Hersom. Hun blev gift den 10. september 1942 i Hersom med Ejner Emanuel Nielsen, der er født den 17. marts 1915 i Lund, Roum sogn, som søn af husmand Kristian Nielsen og hustru Ane Marie Sørensen.

Bosat: Skaarup, Klejtrup pr. Hobro.

Sigrid Marie Jensen gik i skole i Hersom og havde desuden et ophold paa St. Restrup husmandsskole. Hun har indtil giftermaalet været beskæftiget ved husgerning.

Ejner Emanuel Nielsen gik i skole i Roum. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og købte derpaa i 1947 ejendommen i Skaarup, som han siden har drevet.

I ægteskabet er børnene I. C. 6. a. - I. C. 6. e.

I. C. 6. a.

Jens Erik Nielsen er født den 19. december 1942 i Hersom. Han er gift med Jenny.

Bosat: Testrupvej, Aalestrup.

Jens Erik Nielsen er beskæftiget som chauffør.

I. C. 6. b.

Elsebeth Nielsen er født den 29. december 1944 i Roum. Hun blev gift den 1. juni 1968 i Klejtrup med Steen Væрге, der er født den 20. juni 1945 i Ribe som søn af overlærer Hans Elias Væрге og hustru Gudrun Eskelund.

Bosat: Nørregade 9, Brørup.

Elsebeth Nielsen var efter skolegangen beskæftiget ved husgerning og havde desuden et ophold paa Gudenaadalens ungdomsskole. Hun gennemgik derefter uddannelse som økonoma-assistent i Ribe og virker nu som saadan paa Brørup sygehus.

Steen Væрге tog realeksamen fra Søndre skole i Grindsted. Han stod i lære som snedker dels i Grindsted og dels i Ribe, og i 1963 bestod han bygningskonstruktøreksamen i Esbjerg. Han har nu ansættelse ved et arkitektfirma i Kolding.

I. C. 6. c.

Jørgen Kristian Nielsen er født den 24. august 1948 i Skaarup, Klejtrup sogn.

I. C. 6. d.

Henny Krestine Nielsen er født den 15. juni 1956 i Skaarup.

I. C. 6. e.

Dorthe Marian Nielsen er født den 23. maj 1961 i Skaarup.

I. D.

Anders Christian Jensen er født den 20. november 1881 i Hersom, og han døde i september 1945 i København. Han blev gift med Anna Danielsen, Espergærde.

Bosat: Brigadevej, København S.

Anders Christian Jensen rejste som ung til København og var indtil sin død beskæftiget som arbejdsmand.

I ægteskabet var der 4 børn. De tre døde som mindreaarige medens den yngste søn Aksel er bosat i København, hvor han en overgang var ekspeditionssekretær i et forsikringselskab.

I. E.

Maren Jensen er født den 23. oktober 1883 i Hersom, og hun døde den 28. januar 1898 samme sted.

I. F.

Jørgen Jensen er født den 10. september 1885 i Hersom, og han døde 1916 i V. Alling. Han blev gift den 30. juli 1915 i Hersom med Marie Jensen, der er født den 14. september 1891 i Hvolris, Hersom sogn. Hun er datter af husmand Ole Kristian Jensen og hustru Kristiane Jensen, og hun døde den 16. juli 1921.

Bosat: V. Alling Brugsforening pr. Auning.

Jørgen Jensen var uddeler i brugsforeningen i V. Alling.

I ægteskabet er ingen børn.

I. G.

Vilhelmine Jensen er født den 24. januar 1887 i Hersom. Hun blev gift den 14. december 1915 i Hersom med Mads Dalsgaard Nielsen, der er født den 1. august 1873 i Skals som søn af gaardejer Jens P. Nielsen og hustru Mette Marie Madsen.

Bosat: Hvolris pr. Møldrup.

Mads Dalsgaard Nielsen blev uddannet ved landbruget og har gennem en aarrække drevet et husmandssted i Hvolris.

I ægteskabet er sønnen I. G. 1.

I. G. 1.

Johannes Aage Dalsgaard Nielsen er født den 20. november 1916 i Hvolris, og han døde den 8. februar 1968 samme sted. Han blev gift den 17. december 1939 i Onsild med Edith Dora Fjeldstad, der er født den 24. maj 1919 i Onsild som datter af Chr. Fjeldstad og hustru Louise.

Bosat: Birkebo, Hvolris pr. Møldrup.

Johannes Aage Dalsgaard Nielsen gik i skole i Bjerregrav. Han arbejdede en tid som cementstøber i Hvolris og var derefter i en aarrække arbejdsmand forskellige steder, de senere aar hos en tømrer i Bjerregrav.

Edith Dora Fjeldstad gik i skole i Nr. Onsild. Hun blev uddannet ved husgerning i forskellige pladser, bl. a. hos gaardejer Jens Gade i Hvolris.

I ægteskabet er børnene I. G. 1. a. - I. G. 1. c.

I. G. 1. a.

Grethe Wilhelmine Nielsen er født den 19. august 1941 i Bjerregrav. Hun blev gift den 4. november 1961 i Bjerregrav med Benny Svinth, der er født den 25. december 1937 i København som søn af smed Martin Svinth.

Bosat: Østergade 32, Hammerum.

Grethe Wilhelmine Nielsen gik i skole i Bjerregrav. Hun blev uddannet ved husgerning og var bl. a. beskæftiget som kokkepige paa hotellet i Hammerum. Siden 1966 har hun været ansat som køkkenchef i en stor slagterforretning i Herning.

Benny Svinth gik i skole i Hammerum. Han udlærtes indenfor tekstilbranchen paa faderens tekstilfabrik i Hammerum og havde desuden et ophold paa Herning tekstilskole. Han er nu ansat som værkfører paa Osvald Mørup's trikotagefabrik i Ikast.

I. G. 1. a. 1) Martin Svinth er født den 14. februar 1962 i Hammerum.

I. G. 1. a. 2) Helle Svinth er født den 24. april 1964 i Hammerum.

I. G. 1. b.

Bente Viola Nielsen er født den 11. april 1947 i Hvolris.

Bosat: Birkebo, Hvolris pr. Møltrup.

Bente Viola Nielsen gik i skole i Bjerregrav. Hun uddannedes ved husgerning og havde senere i et par aar ansættelse paa en lædervarefabrik i Viborg.

I. G. 1. b. 1) Lone Nielsen er født den 15. maj 1966 i Hvolris.

I. G. 1. c.

Betty Gudrun Nielsen er født den 13. februar 1949 i Hvolris.

Bosat: Koldingvej, Viborg.

Betty Gudrun Nielsen gik i skole i Bjerregrav. Hun lærte husgerning og arbejdede derefter som telefonistinde i to aar. I 1966 var hun elev paa Silkeborg husholdningsskole, og hun er nu ansat som sygemedhjælper paa Centralsygehuset i Viborg.

I. H.

Jensine Marie Jensen er født den 22. oktober 1888 i Hersom. Hun blev gift den 26. april 1910 i Hersom med Johan Marinus Mouritsen, der er født den 23. juni 1883 i Bjerregrav som søn af husmand Jens Peder Mouritsen og hustru Marianne Pedersen. Han døde den 21. marts 1952.

Bosat: Holmgaards Mark pr. Skals.

Jensine Marie Jensen gik i skole i Bjerregrav og Hersom. Hun blev uddannet ved husgerning og var hjemme indtil giftermålet.

Johan Marinus Mouritsen gik i skole i Bjerregrav. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og købte i 1908 en ejendom i Hersom, som han drev indtil sin død, afbrudt af militærtjeneste ved sikringsstyrken 1914-1918.

I ægteskabet er børnene I. H. 1. -I. H. 8.

I. H. 1.

Agnete Mouritsen er født den 25. august 1911 i Hvolris, Hersom sogn. Hun blev gift den 19. marts 1935 i Bjerregrav med Aage Peter Philipsen, der er født den 21. december 1911 i Skravad Mølle, Roum sogn, som søn af landmand Peter Nikolaj Philipsen og hustru Jensine Andersen.

Bosat: Lerbjergvej 46, Lerbjerg pr. Hadsten.

Agnete Mouritsen gik i skole i Bjerregrav. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og virker nu som vaskeriassistent.

Aage Peter Philipsen gik i skole i Bjerregrav og gennemgik uddannelse ved landbruget. Fra 1935 til 1947 drev han en ejendom i Testrup og købte derpaa en gaard paa 40 tdr. land i Løvel, som han solgte i 1958. Efter at være flyttet til Lerbjerg har han siden været beskæftiget som industriarbejder paa Fibo-værket i Ølst.

I ægteskabet er børnene I. H. 1. a. -I. H. 1. h.

I. H. 1. a.

Willy Philipsen er født den 13. august 1935 i Testrup. Han blev gift den 23. juli 1960 i København med Annie Petersen, der er født den 2. november 1938 i Kingo sogn, København, som datter af vognmaler Poul Bent Petersen og hustru Ellen Andersen.

Bosat: Skebjergvej 45, Ballerup.

Willy Philipsen blev uddannet ved landbruget og var desuden elev paa henholdsvis Asmild-kloster og Bygholm landbrugsskoler. Efter at have afbrudt et 2-aarigt studium ved Den kgl. vetr. Landbohøjskole fik han ansættelse i et varme- og sanitetsfirma og han har nu, efter 7 aars beskæftigelse indenfor denne branche, etableret egen V.V.S.-virksomhed.

Annie Petersen afsluttede skolegangen med mellemskoleeksamen og blev derefter uddannet ved postvæsenet. Hun var i 10 aar ansat her som kontorassistent og hjælper nu sin mand med virksomhedens regnskaber.

I. H. 1. a. 1) Gert Philipsen er født den 2. februar 1961 i Sct. Stefans sogn, København.

I. H. 1. a. 2) John Philipsen er født den 23. februar 1965 i Sct. Stefans sogn.

I. H. 1. a. 3) Keld Philipsen er født den 13. juli 1966 i Sct. Stefans sogn.

I. H. 1. b.

Henning Philipsen er født den 26. oktober 1937 i Testrup. Han er gift med Laila Andersen.

Bosat: Hedeparken 53, Ballerup.

Henning Philipsen er lagerforvalter.

I. H. 1. c.

Jytte Philipsen er født den 21. november 1938 i Testrup. Hun blev gift den 19. marts 1960 i Løvel med Edmund Rasmussen, der er født den 8. april 1938 i Gedsted som søn af gaardejer Niels Rasmussen og hustru Martha Christensen Fruergaard.

Bosat: Skelhøje.

Jytte Philipsen gennemgik efter skolegangen uddannelse ved husgerning og havde desuden vinteren 1954-1955 et ophold paa Salling ungdomsskole. Hun fik ansættelse i en bagerforretning i Skelhøje og kom senere i damefrisørlære. Denne uddannelse maatte imidlertid opgives efter 3 aars læretid paa grund af arbejdet i hjemmet.

Edmund Rasmussen arbejdede efter skolegangen en tid ved landbruget afbrudt af et ophold paa Gudenaadalens ungdomsskole vinteren 1954-1955. Han stod i lære som tømrer hos Jakob Petersen, Filskov, og dernæst hos Karl Sørensen, Vesterbølle, hvor han blev udlært i 1960. Efter at have arbejdet 2 aar som svend i Viborg startede han egen tømrer- og snedkerforretning i Skelhøje, hvor han fabrikkerer sommerhuse (A-huse).

I. H. 1. c. 1) Lone Rasmussen er født den 22. august 1960 i Kjellerup.

I. H. 1. c. 2) Lars Rasmussen er født den 4. april 1962 i Skelhøje.

I. H. 1. c. 3) Henrik Rasmussen er født den 4. maj 1963 i Skelhøje.

I. H. 1. c. 4) Dorthe Rasmussen er født den 9. september 1966 i Skelhøje.

I. H. 1. d.

Grete Philipsen er født den 7. december 1939 i Testrup. Hun blev gift den 26. december 1961 i Lerbjerg med Svend Aage Kristiansen, der er født den 29. september 1940 i Bjødstrup, Ousted sogn, som søn af arbejdsmand Niels Kristiansen og hustru Agnes Benedikte Jørgensen.

Bosat: Hvam pr. Kjellerup.

Grethe Philipsen var efter skolegangen beskæftiget 1½ aar ved husgerning og havde desuden et ophold paa Salling ungdomsskole. Efter at have afbrudt en paabegyndt uddannelse til barneplejerske paa grund af sygdom havde hun en tid beskæftigelse ved pasning af en telefoncentral og senere som vagt paa et sygehus. Siden 1967 har hun drevet egen parfumeri- og manufakturforretning i Hvam.

Svend Aage Kristiansen kom efter en kort tid ved landbruget i elektrikerlære i Tebstrup. Efter at have aftjent sin værnepligt ved flyvevaabenet havde han plads som elmontør forskellige steder, bl. a. i Simested og Galten. Han er nu ansat som førstemand i en virksomhed i Thorning.

I. H. 1. d. 1) Birgitte Kristiansen er født den 17. maj 1962 i Galten.

I. H. 1. d. 2) Liselotte Kristiansen er født den 15. juli 1963 i Grindsted.

I. H. 1. e.

Solveig Philipsen er født den 31. januar 1940 i Testrup. Hun er gift med Hans C. Andersen.

Bosat: Sankt Bendsgade 6, Ringsted.

Solveig Philipsen er fodspecialist, medens Hans C. Andersen er elektriker.

I. H. 1. f.

Ester Philipsen er født den 2. juli 1942 i Testrup. Hun blev gift den 13. maj 1967 i Lerbjerg med Flemming Hagelquist, der den 3. marts 1967 fik navneændring fra Flemming Hagelquist Petersen. Han er født den 1. juni 1944 i Johannes sogn, Aarhus, som søn af chauffør Aage Ingvard Hagelquist Petersen og hustru Anna Cathrine Jensine Christensen.

Bosat: Østre Ringvej 17 B, Næstved.

Esther Philipsen var elev paa Salling ungdomsskole vinteren 1958-1959. Hun gennemgik derefter kursusuddannelse som kontorassistent.

Flemming Hagelquist tog i 1964 studentereksamen fra Marselisborg gymnasium i Aarhus. Han er nu lærerstuderende paa Haslev seminarium, hvorfra han forventer at dimittere i juni 1969.

I. H. 1. g.

Ida Philipsen er født den 19. december 1943 i Testrup. Hun blev gift den 17. juli 1965 i Lerbjerg med Niels Juul Christiansen, der er født den 16. februar 1941 i Granslev som søn af murer Arnold Christiansen og hustru Margrethe Pedersen.

Bosat: Dr. Larsensvej 35, Hadsten.

Niels Juul Christiansen er murer.

I. H. 1. g. 1) Ole Juul Christiansen er født den 17. oktober 1967 i Vorup sogn.

I. H. 1. h.

Ingelise Philipsen er født den 3. juni 1945 i Testrup.

Bosat: Bruungade 40¹, Aarhus C.

Ingelise Philipsen var i 2 aar beskæftiget ved husgerning og fik derefter ansættelse ved statsbanerne, hvor hun uddannedes i kontorfaget. I aarene 1964-1968 tog hun real- og studentereksamen, og hun læser nu til cand. mag paa Aarhus Universitet.

I. H. 2.

Elna Mouritsen er født den 27. oktober 1913 i Hvolris, Hersom sogn. Hun blev gift den 22. juli 1937 i Hersom med Ejnar Christian Olesen, der er født den 29. september 1914 i Bjertring som søn af vognmand Anders Peter Olesen og hustru Nielsine Rasmine Nielsen.

Bosat: Fuglebakken 6, Viborg.

Elna Mouritsen gik i skole i Bjerregrav. Hun uddannedes ved husgerning og havde forskellige pladser i bl. a. Viborg og Mammen.

Ejnar Christian Olesen gik i skole i Mammen. Han arbejdede ved landbruget og drev i 2 aar en ejendom i Skals. I perioden 1947 til 1964 havde han ansættelse paa Asani og paa Scanlace i Viborg, og i 1964 startede han selvstændig trikotagefabrikation i Viborg.

I ægteskabet er børnene I. H. 2. a. - I. H. 2. c.

I. H. 2. a.

Kurt Olesen er født den 15. maj 1939 i Skals.

Bosat: Nr. Dalby pr. Borup.

Kurt Olesen er typograf.

I. H. 2. b.

Flemming Olesen er født den 9. januar 1946 i Viborg. Han blev gift den 15. juli 1967 i Viborg med Kirsten Schaarup, der har faaet navneændring fra Kirsten Schaarup Jensen. Hun er født den 6. februar 1948 i Nimtofte som datter af fotograf Egon Hugo Schaarup Jensen og hustru Aase Schaarup Olsen.

Bosat: Finlandsvej 2 e, Vejle.

Flemming Olesen gik i skole i Viborg. Han udlærtes som typograf hos firmaet Bak Larsen & Co., Viborg, og han virker nu som saadan i Vejle. - Flemming Olesen er ivrig fodboldspiller og har været paa Viborg divisionshold.

Kirsten Schaarup gik i skole i Viborg. Hun kom i lære hos firmaet Bak Larsen & Co., Viborg, hvor hun virkede indtil giftemaalet.

I. H. 2. b. 1) Susanne Olesen er født den 6. december 1967 i Vejle.

I. H. 2. c.

Erik Olesen er født den 20. maj 1949 i Viborg.

I. H. 3.

Signe Jørgine Mouritsen er født den 20. marts 1917 i Hvolris, Hersom sogn. Hun blev gift den 18. september 1941 i Bjerregrav med Jens Thorvald Pedersen, der er født den 11. december 1915 i Gl. Asmild som søn af Christen Pedersen og hustru Else Marie Kathrine Rise.

Bosat: Tapdrup pr. Viborg.

Signe Jørgine Mouritsen gik i skole i Bjerregrav. Hun uddannedes ved husgerning og havde forskellige pladser paa egnen, bl. a. 2 aar i Pederstrup.

Jens Thorvald Pedersen gik i skole i Rødning. Han gennemgik uddannelse som murer og arbejdede en tid som svend paa egnen. I 1938 blev han ansat ved postvæsenet og har siden 1939 haft fast ansættelse som postbud. - Jens Thorvald Pedersen har tidligere været formand og er nu kasserer i den socialdemokratiske vælgerforening for Asmild-Tapdrup.

I ægteskabet er børnene I. H. 3. a. - I. H. 3. d.

I. H. 3. a.

Frits Pedersen er født den 3. august 1942 i Tapdrup.

Bosat: Tapdrup pr. Viborg.

Frits Pedersen gik i skole i Tapdrup samt i Viborg, hvor han tog præliminæreksamen i 1960. Han uddannedes ved kontorfaget og bestod handelsmedhjælpereksamen i 1963. I perioden 1964 til 1965 hvor han aftjente sin værnepligt ved flyvevaabenet i Gedhus samt paa Kongelundsfortet, havde han et ophold i U. S. A. paa raketstationen Fort Bliss i Texas. Siden oktober 1965 har han haft ansættelse som kontorist i firmaet Vibonet, Viborg.

I. H. 3. b.

Elly Marie Pedersen er født den 7. juni 1946 i Tapdrup.

Bosat: Birkevej 14, Sunds.

Elly Marie Pedersen gik i skole i Tapdrup. Hun var en tid beskæftiget ved husgerning bl. a. 1½ aar paa kollegiet ved Latinskolen i Viborg. Hun gennemgaar nu uddannelse til børnehavelærerinde.

I. H. 3. c.

Hans Pedersen er født den 26. januar 1948 i Tapdrup.

Bosat: Tapdrup pr. Viborg.

Hans Pedersen er beskæftiget som mekaniker.

I. H. 3. d.

Ejvind Pedersen er født den 6. august 1953 i Viborg.

I. H. 4.

Anders Mouritsen er født den 19. oktober 1919 i Hvolris, Hersom sogn, og han døde den 10. maj 1962 i Hobro. Han blev gift den 28. oktober 1949 i Løvel med Agda Bust, der er født den 11. januar 1926 i Løvel som datter af gaardejer Herman Bust og hustru Dagmar Kristensen.

Bosat: Brogade 63, Hobro.

Anders Mouritsen gik i skole i Bjerregrav. Han arbejdede først en tid ved landbruget og var derefter beskæftiget som chauffør indtil sin død. - Anders Mouritsen deltog under krigen i den danske modstandsbevægelse.

Agda Bust gik i skole i Løvel. Hun uddannedes ved husgerning og havde et ophold paa en husholdningsskole i Strib i 1944. Siden mandens død har hun været beskæftiget som husmoder-afløser.

I. H. 4. a. Gert Mouritsen er født den 10. juni 1952 i Hobro.

I. H. 4. b. Bent Mouritsen er født den 22. februar 1954 i Hobro.

I. H. 4. c. Per Mouritsen er født den 23. september 1958 i Hobro.

I. H. 5.

Jens Mouritsen er født i Hvolris, Hersom sogn. Han er gift med Kirsten.

Bosat: Fælledvej 11, Rønnebæk pr. Næstved.

Jens Mouritsen er lagerforvalter.

I. H. 6.

Børge Mouritsen er født den 29. november 1925 i Hvolris, Hersom sogn. Han blev gift den 14. november 1949 i Hersom med Else Marie Jensen, der er født den 22. juli 1930 i Hersom som datter af gaardejer Chresten Jensen og hustru Marie Petrea Sørensen.

Bosat: Holmegaards Mark pr. Skals.

Børge Mouritsen gik i skole i Bjerregrav. Han gennemgik uddannelse ved landbruget, afbrudt af militærtjeneste ved dragonerne i Randers 1946-1947. Efter at have købt en ejendom i Hvolris i 1949, som han drev indtil 1958, byttede han denne med en gaard paa Holmegaards

Mark i Skals sogn. Denne bebor han stadig men solgte i 1965 jorden fra, og han har siden 1963 været beskæftiget paa en tekstilfabrik i Viborg.

Else Marie Jensen gik i skole i Hersom. Hun var en tid beskæftiget ved husgerning og havde desuden et ophold paa Haubro ungdomsskole i 1947. I perioden 1947 til 1949 virkede hun som syerske, bl. a. paa Asani i Viborg, og hun hjælper nu til i sin svogers trikotagevirksomhed.

I. H. 6. a. Leif Mouritsen er født den 15. maj 1951 i Hvolris.

Han er i lære som elektriker.

I. H. 6. b. Ivan Mouritsen er født den 13. maj 1954 i Hvolris.

I. H. 6. c. Jonna Mouritsen er født den 17. december 1955 i Hvolris.

I. H. 6. d. Karin Mouritsen er født den 5. marts 1957 i Hvolris.

I. H. 6. e. Dorte Mouritsen er født den 17. oktober 1960 i Skals.

I. H. 6. f. Britta Mouritsen er født den 26. januar 1962 i Skals.

I. H. 7.

Anker Mouritsen er født den 8. oktober 1923 i Hvolris, Hersom sogn. Han blev gift den 25. november 1950 i Hersom med Marie Kirstine Andersen, der er født den 26. juni 1930 i Hørup, Bjerregrav sogn, som datter af arbejdsmand Poul Kristian Andersen og hustru Elvine Thomsen.

Bosat: Hvolris pr. Mølstrup.

Anker Mouritsen gik i skole i Bjerregrav. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og købte i 1947 en gaard i Hvolris, som han stadig driver. Denne gaard blev i 1966 udvidet ved tilkøb af en ejendom paa 15 tdr. land.

Marie Kirstine Andersen gik i skole i Roum. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftemaalet.

I. H. 7. a. Jørgen Mouritsen er født den 20. august 1953 i Viborg.

I. H. 7. b. Leo Mouritsen er født den 20. februar 1957 i Hvolris.

I. H. 7. c. Peter Mouritsen er født den 1. oktober 1964 i Hvolris.

I. H. 8.

Anton Mouritsen er født den 23. oktober 1928 i Hvolris, Hersom sogn. Han blev gift den 15. oktober 1955 i København med Kirsten Esther Bache, der er født den 21. marts 1936 i Budinge som datter af gartner Erling Bache og hustru Erna Henriksen.

Bosat: Tørveslettevej, Smørumnedre pr. Ballerup.

Anton Mouritsen uddannedes ved landbruget og tjente bl. a. 3 aar paa Hvolrisgaard. Efter at have aftjent sin værnepligt ved Jydsk Dragonregiment 1949-1950 rejste han til Sjælland, hvor han bl. a. var beskæftiget ca. 2½ aar paa en gaard i Smørumnedre. Her købte han i 1955 en landejendom paa 16 tdr. land, som han stadig driver.

Kirsten Esther Bache uddannedes efter skolegangen ved husgerning.

I. H. 8. a. Ejgil Mouritsen er født den 20. februar 1956 i Smørumnedre.

I. H. 8. b. Finn Mouritsen er født den 4. januar 1959 i Smørumnedre.

I. J.

Anton Jensen er født den 10. december 1890 i Hersom, og han døde den 18. januar 1969. Han blev gift den 30. november 1920 i domkirken i Viborg med Ane Marie Dalsgaard, der er født den 23. april 1900 i Bjerregrav som datter af gaardejer og sognefoged Magnus Dalsgaard og hustru Kirstine Kristensen.

Bosat: Bjerregrav pr. Møldrup.

Anton Jensen gik i skole i Hersom. Han blev uddannet ved landbruget og aftjente sin værnepligt ved fodfolket i Aarhus 1911-1912. Efter at have haft forskellige pladser købte han i 1919 en ejendom i Bjerregrav, som han drev indtil 1936. Han fik derpaa ansættelse paa Bjerregrav mejeri, hvor han indtil 1966 virkede som bødker og medhjælper. - Anton Jensen var i 3-4 perioder medlem af sogneraadet samt i 8 aar medlem af menighedsraadet. Han var desuden i bestyrelsen for fagforeningen, hvor han i 2 aar var formand.

Ane Marie Dalsgaard gik i skole i Bjerregrav. Hun uddannedes ved husgerning og havde fra 1938 til 1963 beskæftigelse som rengøringsassistent paa skolen. - Ane Marie Dalsgaard har været medlem af menighedsraadet i 11 aar.

I ægteskabet er børnene I. J. 1. - I. J. 5.

I. J. 1.

Nanna Kristine Jensen er født den 21. juli 1921 i Bjerregrav. Hun blev gift den 30. november 1947 med Peder Kristian Andersen, der er født den 4. februar 1915 i Hersom som søn af gaardejer Anders Andersen og hustru Mette Jensen.

Bosat: Hersom pr. Hobro.

Nanna Kristine Jensen gik i skole i Bjerregrav. Hun blev uddannet ved husgerning og havde forskellige pladser bl. a. 2 aar paa Hvolrisgaard.

Peder Kristian Andersen gik i skole i Hersom. Han udlærtes ved landbruget og var elev paa St. Restrup husmandsskole i 1938. Efter at have haft forskellige pladser bl. a. paa Sjælland overtog han i 1948 fødegaarden i Hersom, som han stadig driver. - Peder Kristian Andersen har været medlem af menighedsraadet.

I. J. 1. a. Orla Andersen er født den 1. marts 1950 i Hersom.

I. J. 1. b. Anders Andersen er født den 22. marts 1956 i Hersom.

I. J. 1. c. Tony Andersen er født den 23. maj 1960 i Hersom.

I. J. 2.

Helga Jensen er født den 24. september 1922 i Bjerregrav. Hun blev gift den 24. september 1946 i Bjerregrav med Egon Pedersen, der er født den 1. november 1916 i Skarrild som søn af gaardejer Andreas Marinus Pedersen og hustru Kamille Jensen.

Bosat: Lindum pr. Hobro.

Helga Jensen gik i skole i Bjerregrav. Hun uddannedes ved husgerning og havde forskellige pladser, bl. a. paa Nørskovgaard.

Egon Pedersen gik i skole i Lindum. Han blev uddannet ved landbruget og var i 1939-1940 elev paa Asmildkloster landbrugsskole. I 1946 overtog han faderens ejendom i Lindum, som han siden har drevet. - Egon Pedersen har været medlem af bestyrelsen for husmandsforeningen samt af kontrolforeningen m. m.

I. J. 2. a. Hans Erik Pedersen er født den 14. juli 1947 i Lindum.

Han er ansat paa Helsingør skibsværft.

I. J. 2. b. Marianne Kamille Pedersen er født den 24. juni 1951 i Lindum.

I. J. 2. c. Lise Grete Pedersen er født den 25. august 1952 i Lindum.

I. J. 2. d. Birte Pedersen er født den 10. marts 1954 i Lindum.

I. J. 3.

Astrid Jensen er født den 14. august 1926 i Bjerregrav. Hun blev gift den 22. oktober 1948 i Bjerregrav med Oskar Sørensen, der er født den 21. februar 1924 i Sdr. Onsild som søn af vognmand Karl Marinus Sørensen og hustru Petrine Louise Pedersen.

Bosat: Sdr. Onsild.

Astrid Jensen gik i skole i Bjerregrav. Hun havde derefter forskellige pladser ved husgerning, bl. a. paa Alling Skovgaard samt hos dr. Ribholt i Klejtrup.

Oskar Sørensen gik i skole i Sdr. Onsild. Han uddannedes i faderens vognmandsforretning og aftjente 1946-1947 sin værnepligt ved fodfolkspionerkommandoet i Tønder. I 1948 blev han centralbestyrer og overtog tillige i 1950 faderens vognmandsforretning, som han stadig driver.

I. J. 3. a. Ellen Marie Sørensen er født den 17. maj 1951 i Sdr. Onsild.

I. J. 3. b. Solveig Sørensen er født den 27. april 1956 i Sdr. Onsild.

I. J. 4.

Anders Brøndum Jensen er født den 7. november 1929 i Bjerregrav. Han blev gift den 13. juli 1957 i Roum med Aase Dalsgaard, der er født den 24. januar 1933 i Roum som datter af husmand Kristen Kristiansen Dalsgaard og hustru Ane Kristine Pedersen.

Bosat: Maaløvhøjvej 13, Ballerup.

Anders Brøndum Jensen er arbejdsmand.

I. J. 4. a. John Dalsgaard Jensen er født den 16. april 1964 i Maaløv.

I. J. 4. b. Stig Dalsgaard Jensen er født den 5. maj 1966 i Maaløv.

I. J. 5.

Magnus Agner Dalsgaard, der den 30. juli 1959 fik navneændring fra Magnus Agner Dalsgaard Jensen, er født den 16. april 1935 i Bjerregrav. Han blev gift den 3. juli 1965 i Holmens kirke, København, med Inger-Lise Madsen, der er født den 22. maj 1932 paa Rigshospitalet, København, som datter af snedker Frantz Spormann Madsen og hustru Krista Lahn Sørensen.

Bosat: Klørvænget 26 C, Odense.

Magnus Agner Dalsgaard gik i skole i Bjerregrav samt i Aalestrup realskole, hvor han tog mellemskoleeksamen. I 1955 bestod han studentereksamen fra Viborg katedralskole, og i 1963 dimitteredes han derpaa som cand. med. fra Københavns universitet. Efter at have virket 2 aar paa Holstebro centralsygehus fik han ansættelse paa Odense Amts og Bys sygehus, hvor han siden har været afbrudt af militærtjeneste ved flyvestation Skrydstrup.

Inger-Lise Madsen blev student fra Nørre gymnasium i København 1950. Hun fortsatte studierne ved Københavns universitet, hvorfra hun i 1959 bestod eksamen som cand. med. Efter 5 aars beskæftigelse paa Holstebro centralsygehus fik hun i 1965 ansættelse paa Odense Amts og Bys sygehus.

I. J. 5. a. Ulla Dalsgaard er født den 3. december 1966 i Odense.

I. K.

Thyra Jensen er født den 7. oktober 1892 i Hersom. Hun blev gift den 15. januar 1949 i Randers med Hans Sørensen Hvam, der er født den 1. september 1887 i Vindum som søn af boelsmand Herman Sørensen Hvam og hustru Kirstine Hansen.

Bosat: Faarup.

Thyra Jensen gik i skole i Hersom. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Hans Sørensen Hvam gik i skole i Vindum. Han gennemgik uddannelse ved landbrug og aftjente sin værnepligt i 1909 samt ved genindkaldelse til sikringsstyrken 1914-1918. Efter hjemsendelsen startede han træskoforretning i Nørbæk, som han drev indtil 1949, da han flyttede til Faarup. - Hans Sørensen Hvam har været i bestyrelsen for sygekassen gennem en aarrække.

I. L.

Kristian Jensen er født den 18. september 1894 i Hersom. Han blev gift den 4. juni 1920 i Skals med Anna Kirstine Jensen, der er født den 23. maj 1896 i Lynderup som datter af tømrer Laust Bach Jensen og hustru Bolette Jensen.

Bosat: Løvel pr. Viborg.

Kristian Jensen gik i skole i Hersom. Han blev uddannet ved landbruget og aftjente sin værnepligt ved artilleriet i København 1917-1918. Efter i et par aar at have haft forskellige pladser købte han i 1920 en ejendom i Vraa ved Løvel, som han drev indtil 1958, da den solgtes. Han købte derpaa et hus i Løvel, hvor han stadig bor. - Kristian Jensen har været i bestyrelsen for sygekassen samt for mejeriet i Løvel.

Anna Kirstine Jensen gik i skole i Skringstrup. Hun gennemgik uddannelse ved husgering og havde forskellige pladser, bl. a. 6½ aar hos Jens Gade, Haugaard i Bjerregrav.

I ægteskabet er børnene I. L. 1. - I. L. 2.

I. L. 1.

Henry Brøndum Jensen er født den 9. september 1920 i Hvolris. Han blev gift den 14. juni 1942 i Skals med Dagny Berg, der er født den 21. februar 1921 i Skringstrup, Skals sogn, som datter af gaardejer Niels Nielsen Berg og hustru Abelone Bach.

Bosat: Hovedgaden 71, Skals.

Henry Brøndum Jensen gik i skole i Løvel. Han var en kort tid ved landbruget og har siden 1940 været chauffør, sidst hos "Skalma Møbler", Skals.

Dagny Berg gik i skole i Skringstrup. Hun blev uddannet ved husgering og havde desuden et ophold paa Haubro ungdomsskole i 1938.

I ægteskabet er børnene I. L. 1. a. - I. L. 1. d.

I. L. 1. a.

Sigurd Berg Brøndum Jensen er født den 26. september 1942 i Skals. Han er gift med Inga Jensen.

Bosat: Hartmannsvej 12, Herning.

Sigurd Berg Brøndum Jensen er beskæftiget som chauffør.

I. L. 1. b.

Tage Berg Brøndum Jensen er født den 15. januar 1944 i Bjerregrav. Han blev gift den 20. januar 1968 i Bigum med Birte Halskov, der er født den 1. september 1949 i Bigum som datter af arbejdsmand Sofus Halskov og hustru Ella Margrethe Christensen.

Bosat: Vammen pr. Viborg.

Tage Berg Brøndum Jensen er arbejdsmand.

I. L. 1. b. 1) Anette Jensen er født den 8. november 1967 i Viborg.

I. L. 1. c.

Solveig Berg Brøndum Jensen er født den 5. januar 1947 i Skals. Hun blev gift den 23. september 1967 i Skals med Tage Mogensen, der er født den 27. november 1938 i Tostrup som søn af gaardejer Jørgen Henry Mogensen og hustru Agnes Meta Nielsen.

Bosat: Skottenborg 2², Viborg.

Solveig Berg Brøndum Jensen gik i skole i Vorde samt i Skals og havde desuden et ophold paa Salling ungdomsskole sommeren 1962. Efter en tid at have været beskæftiget ved husgerning blev hun i 1963 ansat paa lædervarefabrikken Boxca i Viborg, hvor hun stadig virker.

Tage Mogensen gik i skole i Nr. Rind og var desuden elev paa Gudenaadalens ungdomsskole vinteren 1954-1955. Efter at have aftjent sin værnepligt i Varde samt i Aarhus havde han forskellige pladser, bl. a. som traktorfører og murerarbejdsmand. Indtil 1967 var han ansat hos fa. V. Hoffmann og sønner som gravemester, og siden 1. april 1968 har han været beskæftiget ved Viborg kommune som kommunalarbejder.

I. L. 1. d.

Leif Berg Brøndum Jensen er født den 19. februar 1964 i Skals.

I. L. 2.

Inga Brøndum Jensen er født den 24. august 1924 i Vraa, Løvel sogn. Hun blev gift den 4. juni 1945 i Løvel med Søren Andersen, der er født den 17. juli 1921 i Pederstrup som søn af gaardejer Peder Kjærsgaard Andersen og hustru Karen Elise Hansen.

Bosat: Stævnbakgaard, Pederstrup pr. Viborg.

Inga Brøndum Jensen gik i skole i Løvel. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og var mest beskæftiget hjemme. - Inga Brøndum Jensen har været i bestyrelsen for den lokale husmoderforening.

Søren Andersen gik i skole i Pederstrup og var desuden elev paa Asmildkloster landbrugsskole vinteren 1943-1944. Han uddannedes ved landbruget, bl. a. hos Anders Norup i Lynderup, og i 1947 overtog han Stævnbakgaard efter faderen og har drevet den siden. - Søren Andersen er i bestyrelsen for sygekassen, brugsforeningen, mejeriet i Bjerregrav og kvægavlsforeningen for Viborg og omegn samt medlem af skolekommissionen.

I. L. 2. a. Annalise Andersen er født den 1. maj 1949 i Pederstrup.

Hun er husassistent, og havde i 1964 et ophold paa Levring efterskole.

I. L. 2. b. Bodil Andersen er født den 25. august 1953 i Pederstrup.

I. M.

Johannes Jensen er født den 24. juni 1896 i Hersom, og han døde den 6. april 1963 i Pederstrup. Han blev gift den 1. juli 1923 i Vammen med Oline Marie Nielsen, der er født den 30. marts

1902 i Formyre, Tjele sogn, som datter af husmand Ole Kristian Nielsen og hustru Birthe Marie Pedersen Bødker.

Bosat: Pederstrup pr. Viborg.

Johannes Jensen gik i skole i Hersom. Han uddannedes ved landbruget og var i 18 maaneder indkaldt til Kystdefensionen under 1. verdenskrig. Efter at have haft forskellige pladser, bl. a. som bestyrer hos en søster i Hvolris, havde han en ejendom samme sted i et par aar, hvorpaa han i 1925 købte en gaard i Pederstrup, som han drev indtil sin død.

Oline Marie Nielsen gik i skole i Foulum. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og var beskæftiget 4½ aar paa V. Tjele samt en tid hos en broder.

I ægteskabet er børnene I. M. 1. - I. M. 4.

I. M. 1.

Jørgen Brøndum Jensen er født den 30. oktober 1923 i Hvolris. Han blev gift den 16. december 1947 i Hersom med Henny Jensen, der er født den 26. maj 1928 i Hersom som datter af gaardejer Anton Hougaard Jensen og hustru Nikoline Nielsen.

Bosat: Ørrisgaard, Hersom pr. Hobro.

Jørgen Brøndum Jensen gik i skole i Pederstrup. Han blev uddannet ved landbruget og havde forskellige pladser paa egnen, bl. a. paa Ørrisgaard, som han i 1950 overtog efter sin svigerfader og stadig driver. - Jørgen Brøndum Jensen har været medlem af sogneraadet samt af skolekommissionen. Han er nu bestyrelsesmedlem i brugsforeningen.

Henny Jensen gik i skole i Hersom. Hun var beskæftiget ved husgerning dels ude og dels hjemme indtil giftermålet.

I. M. 1. a. Arne Brøndum Jensen er født den 13. november 1949 i Hersom.

Han er mekanikerlærling.

I. M. 1. b. Kirsten Brøndum Jensen er født den 28. februar 1954 i Hersom.

I. M. 1. c. Eigil Brøndum Jensen er født den 3. december 1961 i Hersom.

I. M. 1. d. Mona Brøndum Jensen er født den 22. februar 1967 i Hersom.

I. M. 2.

Birthe Jensen er født den 27. februar 1926 i Pederstrup. Hun blev gift den 30. maj 1946 i Pederstrup med Kristian Nymann Nielsen, der er født den 24. november 1923 i Gaarde, Tistrup sogn, som søn af banenæstformand Niels Peter Nielsen og hustru Ane Kathrine Jensine Kristoffersen.

Bosat: Krøyer Kielbergsvej 16, Skanderborg.

Birthe Jensen blev uddannet ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Kristian Nymann Nielsen var i 7 aar beskæftiget ved landbruget og blev derpaa i 1947

ansat ved DSB. Siden 1963 har han virket som banenæstformand under 2. distrikt i Aarhus.
I ægteskabet er børnene I. M. 2. a. -I. M. 2. f.

I. M. 2. a.

Niels Nymann Nielsen er født den 10. november 1946 i Pederstrup. Han blev gift den 13. april 1968 i Skanderborg med Ingrid Johanne Mathisen, der er født den 28. november 1945 i Skanderborg som datter af snedker Einar Hilmar Mathisen og hustru Anna Elisabeth Bitten Christensen.

Bosat: Egholmsvej 19, Skanderborg.

Niels Nymann Nielsen kom i murerlære og blev svend i 1966. Han aftjente sin værnepligt ved søværnet 1967-1968 og virker nu som murer i Skanderborg.

Ingrid Johanne Mathisen er udlært damefrisør og bestod svendeprøve i 1965.

I. M. 2. a. 1) Birthe Elisabeth Nymann Nielsen er født den 26. november 1967 i Skanderborg.

I. M. 2. b.

Ivan Nymann Nielsen er født den 8. april 1948 i Hee.

Bosat: Krøyer Kielbergsvej 16, Skanderborg.

Ivan Nymann Nielsen bestod realeksamen i 1965. Han gennemgik uddannelse til bankassistent i banken for Skanderborg og omegn og tog handelsmedhjælpereksamen i 1968. Efter at være blevet udlært sommeren 1968 blev han indkaldt til militæret ved Kongens Jyske Fodregiment i Fredericia.

I. M. 2. c.

Sonja Nielsen er født den 23. november 1949 i Løgstrup, Fiskbæk sogn.

Hun er smørrebrødselev.

I. M. 2. d.

Kaj Nymann Nielsen er født den 23. november 1949 i Løgstrup.

Han er handelslærling.

I. M. 2. e.

Peder Nymann Nielsen er født den 20. december 1952 i Løgstrup.

I. M. 2. f.

Marianne Nielsen er født den 18. maj 1958 i Brande.

I. M. 3.

Valborg Jensen er født den 10. november 1929 i Pederstrup. Hun blev gift den 7. februar 1948 i Pederstrup med Knud Andersen, der er født den 29. september 1924 i Hersom som søn af landmand Anders Andersen og hustru Mette Jensen.

Bosat: Kølsen Mark pr. Løgstrup.

Valborg Jensen gik i skole i Pederstrup. Hun uddannedes ved husgerning og har nu beskæftigelse paa kartoffelcentralen i Løgstrup.

Knud Andersen gik i skole i Hersom. Han blev uddannet ved landbruget, afbrudt af soldatertjeneste i Aarhus 1946-1947. I 1948 købte han ejendommen paa Kølsen Mark, som han driver samtidig med at være beskæftiget paa Løgstrup cementstøberi. - Knud Andersen har i nogle aar været formand for husmandsforeningen.

I. M. 3. a. Leif Johannes Andersen er født den 21. juni 1948 i Hersom.

Han er i lære som blikkenslager og rørslægger.

I. M. 3. b. Henry Brøndum Andersen er født den 7. august 1949 i Kølsen, Vorde sogn.

Han er beskæftiget ved landbruget, og har været elev paa Levring efterskole.

I. M. 3. c. Gert Brøndum Andersen er født den 27. marts 1951 i Viborg.

I. M. 3. d. Conny Andersen er født den 26. februar 1952 i Kølsen.

I. M. 3. e. Birgit Andersen er født den 15. maj 1953 i Kølsen.

I. M. 3. f. Børge Brøndum Andersen er født den 12. juni 1954 i Viborg.

I. M. 3. g. Bjarne Brøndum Andersen er født den 14. juni 1955 i Viborg.

I. M. 4.

Anton Brøndum Jensen er født den 25. februar 1943 i Pederstrup. Han blev gift den 25. marts 1967 i Vorde med Gurli Thougard, der er født den 26. november 1946 i Kølsen som datter af arbejdsmand Holger August Jakobsen og hustru Jenny Jensen.

Bosat: Østergade 22, Løgstrup.

Anton Brøndum Jensen gik i skole i Pederstrup. Efter en tid ved landbruget indkaldtes han til militærtjeneste i Holstebro i 1961 og hjemsendtes som konstabel i 1963. Han gennemgik derpaa uddannelse som svejser i Herning og udlærtes i 1966. I 1967 blev han kontraktansat som korporal i Viborg.

Gurli Thougard gik i skole i Lyngsø. Efter en tid at have været beskæftiget ved husgerning virkede hun i 3 aar paa en trikotagefabrik i Herning.

I. M. 4. a. John Brøndum Jensen er født den 1. april 1967 i Løgstrup, Fiskbæk sogn.

I. N.

Maren Jensen er født den 12. oktober 1899 i Hersom. Hun blev gift den 23. marts 1920 i Hersom med Jeppe Christian Jeppesen, der er født den 26. juni 1897 i O. Hvolris, Bjerregrav sogn. Han er søn af Jens Anton Jeppesen og hustru Ane Marie Sørensen, og han døde den 2. maj 1967 i Louns.

Bosat: Louns pr. Hvalpsund.

Maren Jensen gik i skole i Hersom. Hun uddannedes ved husgerning og havde forskellige pladser paa egnen, bl. a. hos søsteren Petra paa Dalgaard i Hvolris.

Jeppe Christian Jeppesen gik i skole i Bjerregrav. Han blev uddannet ved landbruget og aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Aarhus samt i Kolding. Efter at have haft forskellige pladser købte han en ejendom i Hersom, som han drev indtil 1928, da han flyttede til Louns, hvor han var fisker en kort tid og derefter i en aarrække var fiskehandler. De sidste aar arbejdede han dels paa Hvalpsund teglværk og dels hvert efteraar paa en sukkerfabrik i Sverige.

I ægteskabet er børnene I. N. 1. -I. N. 8.

I. N. 1.

Arne Jeppesen er født den 7. august 1920 i Bjerregrav. Han blev gift den 5. december 1943 i Louns med Kirstine Marie Jakobsen, der er født den 25. februar 1924 i Louns som datter af banearbejder Kristian Peter Jakobsen og hustru Petrine Jensen.

Bosat: Hessgade 16, Middelfart.

Arne Jeppesen gik i skole i Hersom, Louns samt Bjerregrav. Efter en tid ved landbruget var han beskæftiget som teglværksarbejder i 12 aar og har siden 1960 virket som svejser.

Kirstine Marie Jakobsen gik i skole i Louns og var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene I. N. 1. a. -I. N. 1. f.

I. N. 1. a.

Frank Jeppesen er født den 31. maj 1944 i Louns.

Bosat: Fasanvej 37, Middelfart.

Frank Jeppesen gik i skole i Louns og var desuden elev paa Haubro ungdomsskole. Efter at have arbejdet en tid ved landbruget aftjente han sin værnepligt ved Garderhusarerne 1963-1964. Han udlærtes derpaa som svejser og virker nu som saadan.

I. N. 1. b.

Tage Jeppesen er født den 2. september 1945 i Louns.

Bosat: Frederikkevej 21, Hellerup.

Tage Jeppesen gik i skole i Louns samt i Middelfart og har desuden senere bestaaet realeksamen og handelsskoleeksamen i København. Han aftjente sin værnepligt ved forsvarets lægekorps 1963-1965 og gjorde bl. a. tjeneste ved F. N. hospitalet i Gaza. Fra 1965 til 1968 var han i kontorlære hos fa. Nordisk Trading, Gentofte, hvor han nu er kontorassistent samtidig med at han siden august 1968 har gaaet paa Akademisk studenterkursus.

I. N. 1. c.

Leif Jeppesen er født den 2. september 1945 i Louns.

Bosat: Skærbæksmøllevej 7 A, Middelfart.

Leif Jeppesen er fabriksarbejder.

I. N. 1. d.

Doris Jeppesen er født den 6. juni 1948 i Louns. Hun blev gift den 13. april 1968 i Middelfart med Per Aaris Rasmussen, der er født den 10. november 1945 i Middelfart som søn af arbejdsmand Carl Christian Aaris Rasmussen og hustru Herdis Lilly Inger Jørgensen.

Bosat: Rasmus Poulsensvej 14, Middelfart.

Doris Jeppesen er ekspeditrice, medens Per Aaris Rasmussen er arbejdsmand.

I. N. 1. d. 1) Helle Aaris Rasmussen er født den 25. september 1968 i Middelfart.

I. N. 1. e.

Ella Jeppesen er født den 29. juni 1951 i Louns.

Hun er husassistent.

I. N. 1. f.

Jørn Jeppesen er født den 30. oktober 1952 i Louns.

Han er i lære som mekaniker.

I. N. 2.

Jens Jeppesen er født den 12. april 1922 i Hersom. Han blev gift den 15. juni 1947 i Næsborg med Marie Kristine Nielsen, der er født den 12. februar 1927 i Tolstrup, Næsborg sogn, som datter af husmand Niels Peter Risgaard Nielsen og hustru Anna Marie Frederiksen Viderupkær.

Bosat: Røjle Mose pr. Strib.

Jens Jeppesen gik i skole i Louns samt i Bjerregrav. Han uddannedes ved landbruget og aftjente sin værnepligt 1945-1946. Efter en tid at have været beskæftiget som murerarbejdsmand fik han ansættelse paa en fabrik i Røjle, hvor han virkede i 6 aar. Han kører nu som lillebilchauffør.

Marie Kristine Nielsen gik i skole i Tolstrup. Hun uddannedes ved husgerning og er for tiden beskæftiget paa et optagelseshjem for drenge.

I. N. 2. a. Inge Birte Jeppesen er født den 18. november 1947 i Tolstrup, Næsborg sogn.

I. N. 2. b. Niels Peter Risgaard Jeppesen er født den 19. april 1950 i Tolstrup.

I. N. 2. c. Anna Grete Jeppesen er født den 26. december 1953 i Tolstrup.

I. N. 2. d. Hans Jørgen Jeppesen er født den 24. juli 1955 i Tolstrup.

I. N. 3.

Robert Jeppesen er født i 1923 i Hersom, og han døde som lille.

I. N. 4.

Robert Jeppesen er født den 17. juni 1925 i Hersom. Han blev gift den 20. december 1952 paa Frederiksberg med Bodil Marie Dahl Schmidt, der er født den 16. april 1928 i Aarhus som datter af specialarbejder Nis Peter Schmidt og hustru Meta Cathrine Sørensen Dahl.

Bosat: Webersgade 9⁴, København.

Robert Jeppesen gik i skole i bl. a. Bjerregrav. Han var en tid beskæftiget ved landbruget samt 1 aar i et brunkulsleje. I 1946 indkaldtes han til Jyske Dragonregiment og avancerede nu indenfor hæren, indtil han i 1953 fratraadte som oversergent. Efter en tid at have været beskæftiget paa et autoelektrikerværksted i København startede han i 1959 i kompagni med en anden firmaet Auto Electric Service, som de siden har drevet.

Bodil Marie Dahl Schmidt gik i skole i Haderslev. Hun uddannedes som ekspeditrice i manufaktur og trikotage hos J. B. Jørgensen, Haderslev, og var derefter 1 aar ved Hundevadt, Haderslev, samt 2½ aar ved M. Bank, København, afbrudt af 1 aar ved husgerning.

I. N. 4. a. John Schmidt Jeppesen er født den 31. maj 1953 i København.

I. N. 4. b. Kurt Thøger Schmidt Jeppesen er født den 20. marts 1956 i København.

I. N. 4. c. Pia Jeppesen er født den 17. december 1957 i København, og hun døde 3 mdr. gl.

I. N. 5.

Anna Marie Jeppesen er født den 5. januar 1927 i Hersom. Hun blev gift den 19. december 1948 i Louns med Aage Valdemar Løgstrup, der er født den 7. februar 1910 i Rødding som søn af arbejdsmand Anders Løgstrup Sørensen og hustru Boline Justesen.

Bosat: Rødding pr. Viborg.

Anna Marie Jeppesen gik i skole i Louns. Hun uddannedes ved husgerning og havde forskellige pladser paa egnen samt hos gdr. Adolf Jensen i Batum. Senere har hun sammen med sin mand bestyret Rødding forsamlingshus i 5 aar.

Aage Valdemar Løgstrup gik i skole i Rødding. Han var en tid beskæftiget ved landbrug og havde derpaa ansættelse forskellige steder, bl. a. 10 aar paa lageret i Rødding brugsforenings grovvareafdeling. Efter 5 aar som chauffør og 4 aar paa papirfabrikken i Bruunshaab er han nu ansat ved A/S Jens Villadsens fabriker. - Aage Valdemar Løgstrup er formand for den lokale socialdemokratiske forening.

I. N. 5. a. Orla Løgstrup er født den 25. oktober 1949 i Viborg.

Han er i mekanikerlære.

I. N. 5. b.

Lea Løgstrup er født den 23. juni 1954 i Rødding.

I. N. 6.

Tove Lilly Jeppesen er født den 28. februar 1931 i Louns. Hun blev gift den 1. september 1962 i Louns med Peter Ebehardt Schmidt, der er født den 8. november 1929 i Lindeballe som søn af Thomas Nielsen Schmidt og hustru Ane G. Sørensen.

Bosat: Jyllandsgade 3 a, Fredericia.

Tove Lilly Jeppesen gik i skole i Louns. Hun uddannedes ved husgerning og var senere beskæftiget paa fabrik i ca. 10 aar.

Peter Ebehardt Schmidt gik i skole i Trelde. Han udlærtes som mekaniker og aftjente i 1951 sin værnepligt i Avedøre. Efter 8 aars beskæftigelse som mekaniker i Sverige kørte han en tid som chauffør, og siden 1963 har han virket som selvstændig mekaniker i Fredericia.

I. N. 6. a. Elsebeth Jeppesen er født den 2. december 1954 i Viborg.

I. N. 6. b. Thomas Ebehardt Schmidt er født den 10. marts 1963 i Fredericia.

I. N. 6. c. Lennart Ebehardt Schmidt er født den 21. april 1966 i Fredericia.

I. N. 7.

Aase Jeppesen er født den 16. december 1935 i Louns. Hun blev gift den 22. september 1957 i Louns med Leif Anker Nielsen, der er født den 13. januar 1935 i Haubro som søn af malermester Robert Nielsen og hustru Sofie Elisabeth Anker Jensen.

Bosat: Hermesvej 4, Vejle.

Aase Jeppesen blev efter skolegangen uddannet ved husgerning. Hun var i 6 aar plejerske paa statshospitalet i Middelfart samt i 1 aar beskæftiget som sygehjælper paa Vejle Amts og Bys Sygehus.

Leif Anker Nielsen afsluttede skolegangen med realeksamen. Han gennemgik uddannelse som revisor i Fredericia og aftjente derefter sin værnepligt i Viborg samt Itzehoe 1956-1957. I 6 aar var han nu beskæftiget som revisorassistent i Vejle, og siden 1963 har han virket som regnskabschef.

I. N. 7. a. Morten Anker Nielsen er født den 16. august 1961 i Vejle.

I. N. 7. b. Tina Merete Nielsen er født den 24. maj 1965 i Vejle.

I. N. 7. c. Jesper Nielsen er født den 17. marts 1967 i Vejle.

I. N. 8.

Kjeld Jeppesen er født den 23. marts 1938 i Louns. Han blev gift den 2. december 1961 i Næstved med Connie Marie Pedersen, der er født den 18. marts 1938 i Vordingborg som datter af lagerarbejder Søren Henry Pedersen og hustru Eva Butzma.

Bosat: H. P. Olsens Vænge 15, Taastrup.

Kjeld Jeppesen gik i skole i Louns. Han uddannedes ved landbruget og aftjente sin værnepligt i 1957 ved flyvevaabenet i Karup samt i Skrydstrup. Efter at have gennemgået uddannelse til plejer var han ansat som saadan forskellige steder, og han er nu beskæftiget paa statshospitalet i Glostrup.

Connie Marie Pedersen bestod mellemskoleeksamen fra Næstved gymnasium. Efter at have været beskæftiget ved husgerning gennemgik hun uddannelse til plejerske ved statshospitalet i Vordingborg, og hun er nu ansat paa Glostrup statshospital, revalideringsafdelingen.

I. N. 8. a. Lene Jeppesen er født den 3. april 1962 i Næstved.

II.

Mads Bach Jensen er født den 23. februar 1856 i Hersom, og han døde den 17. april 1937 i Hobro. Han blev gift den 17. maj 1883 i Vorning med Karen Marie Mikkelsen, der er født den 19. juli 1859 i Gimming som datter af Mikkel Thomsen og hustru Ane Marie Andersdatter. Hun døde den 6. januar 1942 i Hobro.

Bosat: Adelgade 28, Hobro.

Mads Bach Jensen gik i skole i Hersom. Han lærte landbruget og havde en tid beskæftigelse som kusk paa Frijsenvold. Efter at have været bestyrer paa fattiggaarden i Hvidding samt paa Langvang ved Randers flyttede han til Hobro, hvor han handlede med heste og kreaturer.

Karen Marie Mikkelsen gik i skole i Gimming. Hun uddannedes som mejerske og virkede som saadan bl. a. paa Frijsenvold.

I ægteskabet er børnene II. A. -II. J.

II. A.

Julius Bach Jensen fik efter skolegangen uddannelse ved kontorfaget og aftjente desuden sin værnepligt. Han døde 1907 eller 1908 i København.

II. B.

Jens Michael Jensen er født den 13. marts 1884 i Hvidding, og han døde den 5. november 1961 i Hobro. Han blev gift med Karen Marie Stephansen, der er født den 21. september 1886 i Vium som datter af landmand Niels Christian Stephansen og hustru Else Marie Olesen. Karen Marie Stephansen døde den 28. juli 1956 i Hobro.

Bosat: Solhjemmet, Hobro.

Jens Michael Jensen gik i skole i Randers. Han uddannedes ved landbruget og aftjente sin værnepligt i 1905-1906 ved cyklistkompagniet i Aalborg. Han drev forskellige ejendomme paa Hobroegnen og handlede desuden med heste og kreaturer.

Karen Marie Stephansen gik i skole i Vium og uddannedes derefter ved husgerning.

I ægteskabet er børnene II. B. 1. -II. B. 9.

II. B. 1.

Elna Augusta Jensen er født den 11. august 1910 i Hobro. Hun blev gift den 4. maj 1941 i Hobro med Martin Arne Justesen, der er født den 8. marts 1908 i Brøndum som søn af husmand Marius Justesen og hustru Kristine Mortensen.

Bosat: Hvornum pr. Hobro.

Elna Augusta Jensen gik i skole i Hobro. Hun uddannedes ved husgerning og havde forskellige pladser paa egnen.

Martin Arne Justesen gik i skole i Brøndum. Han uddannedes ved landbruget og var beskæftiget i forskellige pladser paa egnen. De sidste 22 aar han han været ansat under De danske Spritfabrikker som arbejdsmand i Terndrup.

II. B. 2.

Julius Bach Jensen er født den 1. marts 1912 i Hobro. Han blev gift den 23. november 1947 i Randbøl med Magny Kirstine Hansen, der er født den 17. februar 1921 i Varde som datter af slagter Theodor Hansen og hustru Julie Augusta Nielsen.

Bosat: Adelgade 28, Hobro.

Julius Bach Jensen gik i skole i Hobro. Han blev uddannet ved landbruget og havde i 3 aar en ejendom i Hvidding. Siden 1934 har han desuden handlet med kraturer, heste og grise, og fra 1947 har han udelukkende været beskæftiget med dette.

Magny Kirstine Hansen gik i skole i Vandel. Hun uddannedes ved husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene II. B. 2. a. -II. B. 2. c.

II. B. 2. a.

Ove Bent Jensen er født den 18. januar 1943. Han er gift med Kirsten.

Bosat: Mylius Erichsensvej 77, Aalborg.

Ove Bent Jensen læser til ingeniør.

II. B. 2. b.

Anne-Lise Bach Jensen er født den 23. maj 1949.

Hun er ekspeditrice.

II. B. 2. c.

Kirsten Bach Jensen er født den 24. december 1953.

II. B. 3.

Olga Marie Jensen er født den 13. september 1913 i Hobro. Hun blev gift den 22. november 1934 i Ø. Hurup med Aage Sørensen, der er født den 27. januar 1908 i Ø. Hurup som søn af murer Anders Kristian Sørensen og hustru Kristine Hansigne Nielsen.

Bosat: Langgade 38, Aalborg.

Olga Marie Jensen gik i skole i Solbjerg og i Ø. Hurup. Hun lærte husgerning og stod i forretning hos en købmand, og senere var hun bl. a. ansat i en bagerforretning i Aalborg.

Aage Sørensen gik i skole i Ø. Hurup. Han udlærtes som murer og arbejdede som saad an i forskellige byer, bl. a. Odense, København og Randers. Efter i 10 aar at have virket som selvstændig mester arbejder han nu som svend i Aalborg.

I ægteskabet er børnene II. B. 3. a. -II. B. 3. c.

II. B. 3. a.

Carlo Jensen Sørensen er født i Ø. Hurup. Han er gift med Gerda.

Bosat: Lyøvej 32, Nordborg.
Carlo Jensen Sørensen er maler.

II. B. 3. b.

Preben Bach Sørensen er født den 20. marts 1942 i Aalborg.

Bosat: Lyngbyvej 289², Hellerup.

Preben Bach Sørensen gik i Østre skole samt i Rantzausgades skole i Aalborg. Han gennemgik uddannelse til kolonialkommis og bestod handelsmedhjælpereksamen i 1961. Efter at have aftjent sin værnepligt ved Jyske Dragonregiment i Holstebro 1962-1963 havde han forskellige pladser som kommis, siden 1966 hos købmand Gert Maarup i Hellerup.

II. B. 3. c.

Jørn Bach Sørensen er født den 14. marts 1947 i Aalborg. Han blev gift den 4. februar 1967 i Hadsund med Kirsten Fuur Leth, der er født den 10. marts 1947 i Hadsund som datter af tømrer Christian Leth og hustru Dagny Fuur.

Bosat: Klokkestøbergade 28, Aalborg.

Jørn Bach Sørensen gik i skole i Aalborg og bestod desuden handelsmedhjælpereksamen. Han blev uddannet i herreekviperingsbranchen, og fra 1967 til 1968 aftjente han sin værnepligt ved flyvevaabenet i Karup samt i Aalborg.

Kirsten Fuur Leth gik i skole i Hadsund. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning samt i forretning og var bl. a. beskæftiget i Sallings varehus i Aalborg.

II. B. 3. c. 1) Mariann Bach Sørensen er født den 1. oktober 1965 i Aalborg.

II. B. 4.

Ejner Bach Jensen er gift med Zenia Hansen, med hvem han har to børn.

Bosat: Østergade, Hobro.

Ejner Bach Jensen er slagter.

II. B. 5.

Karl Bach Jensen er født den 13. december 1916 i Terndrup. Han blev gift i Aalborg med Ellen Laurine Nielsen, der er født den 2. maj 1919 i Lyngaa som datter af Anders Christian Nielsen og hustru Anna Bengtsen.

Bosat: Borgergade 4, Aalborg.

Karl Bach Jensen er malermester, mens hustruen er inspektrice.

I ægteskabet er børnene II. B. 5. a. - II. B. 5. b.

II. B. 5. a.

Inge Bach Jensen er født den 23. januar 1939 i Aalborg. Hun blev gift den 26. september 1959

i Aalborg med Anker Thorvald Andersen, der er født den 19. august 1936 i Gassum som søn af Mette Marie Andersen.

Bosat: Ørnebjergvej 93, Ølstykke.

Inge Bach Jensen gik i skole til 1955 og arbejdede derefter 1 aar paa fabrik. Hun udlærtes som smørrebrødsjomfru og virkede som saadan indtil giftemaalet.

Anker Thorvald Andersen blev efter skolegangen udlært som maskinarbejder. Han gjorde i 3 aar tjeneste som mekaniker ved flyvevaabenet og havde derefter i 6 aar ansættelse paa Svejsecentralen som teknisk røntgenfotograf. Efter at have virket en tid som montør i entreprenørmaskinbranchen blev han i 1968 udnævnt til værktøjer.

II. B. 5. a. 1) Steen Bach Andersen er født den 16. maj 1966 i Søborg.

II. B. 5. b.

Per Bach Jensen er født den 1. juli 1941 i Aalborg. Han blev gift den 14. september 1963 i Lisbjerg med Inger Nedergaard Christensen, der er født den 19. december 1940 i Lisbjerg som datter af landmand Thorvald Nedergaard Christensen og hustru Viola Marie Lærke Olsen.

Bosat: Boes pr. Skanderborg.

Per Bach Jensen gik i skole i Hasseris, hvor han bestod mellemskoleeksamen. Han udlærtes som trykker hos Aksel Schølin, Aalborg, og gjorde derpaa tjeneste ved militæret i godt 2 aar, heraf 16 maaneder som sergent. Han virker nu som trykker i Skanderborg.

Inger Nedergaard Christensen uddannedes som syerske i Aarhus og fik senere ansættelse paa en kjolefabrik i Aalborg indtil giftemaalet.

II. B. 5. b. 1) Bo Bach Jensen er født den 18. februar 1964 i Boes, Dover sogn.

II. B. 5. b. 2) Brian Bach Jensen er født den 6. december 1966 i Boes.

II. B. 6.

Karen Bach Jensen er født den 25. oktober 1918 i Hobro. Hun blev gift i Aarhus med Kurt Sangill Mikkelsen, der er født den 27. februar 1920 i Aarhus.

Bosat: Ellebækvej 2, Risskov.

Karen Bach Jensen gik i skole i Hobro. Hun blev uddannet i restaurationsfaget og har gennem mange aar sammen med sin mand, der er restauratør, drevet restauration, de sidste 8 aar i Den gamle By i Aarhus. Hun har desuden en kunst og antikvitetsforretning.

II. B. 6. a. Henriette Bach Jensen er født i 1947.

II. B. 6. b. Jens Michael Sangill Mikkelsen er født den 4. april 1949.

II. B. 6. c. Annette Sangill Mikkelsen er født i 1950.

II. B. 6. d. Bjørn Sangill Mikkelsen er født i 1951.

II. B. 6. e. Odette Sangill Mikkelsen er født i 1953.

II. B. 6. f. Kurt Sangill Mikkelsen er født i 1955.

II. B. 7.

Svend Bach Jensen er født den 21. oktober 1921 i Hobro. Han blev gift den 8. juli 1945 i Gamborg med Else Themsen, der er født den 10. juli 1922 i Gamtofte, som datter af mælkehandler Kristian Themsen og hustru Johanne Jacobsen.

Bosat: Sørslev.

Svend Bach Jensen gik i skole i Nørager samt i Simested. Han udlærtes som slagter i Løgstrup i 1939 og arbejdede forskellige steder som svend. I 1950 købte han slagterforretning i Sørslev, som han stadig driver.

Else Themsen gik i skole i Gamborg og var desuden elev paa Nr. Aaby efterskole. Hun blev uddannet ved husgerning samt i forretning og har siden 1950 hjulpet til i sin mands forretning.

II. B. 7. a. Ole Bach Jensen er født den 30. august 1946 i Kauslunde.

II. B. 7. b. Klaus Bach Jensen er født den 22. april 1958 i Bogense.

II. B. 8.

Otto Bach Jensen, der er herreekviperingshandler, er gift med Herdis Knudsen. De har 2 børn.

Bosat: Frederiksgade 13, Skive.

II. B. 9.

Georg Bach Jensen, der er opkøber, er gift med Annalise, med hvem han har to børn.

Bosat: Pihlkjærvej 21, Viby J.

II. C.

Ida Petrea Jensen er født den 11. januar 1886 i Hvidding. - Hun var servitrice i København og har datteren Ruth, der er gift med en murermester i København.

II. D.

Christian Bach Jensen er født den 30. april 1888 i Randers, og han døde den 17. januar 1963 i Hobro. Han blev gift den 9. december 1911 i Sem ved Mariager med Petra Marie Christensen, der er født den 14. september 1889 i Sem som datter af gaardejer Christian Christensen Smed og hustru Anna Kristine Christensen Schjødt.

Bosat: Adelgade 28, Hobro.

Christian Bach Jensen gik i skole i Randers samt i Vorning. Han udlærtes som murer

og aftjente sin værnepligt ved infanteriet i Viborg. Efter at have arbejdet en tid som svend nedsatte han sig i 1920 som selvstændig mester i Hobro, og virkede som saadan til faa aar før sin død. - Christian Bach Jensen var i sine yngre aar musiker og spillede horn og cello. - Han var medlem af byraadet samt formand for en del lokale foreninger, bl. a. borger- og haandværkerforeningen samt arbejdsgiverforeningen.

Petra Marie Christensen gik i skole i Grove. Hun var beskæftiget ved husgerning forskellige steder indtil giftermålet, bl. a. i Hobro.

I ægteskabet er børnene II, D. 1. -II, D. 3.

II, D. 1.

Karen Marie Jensen er født den 21. januar 1912 i Hostrup Huse, Hørby sogn. Hun blev gift den 10. november 1934 i Hobro med Carl Henrik Rasmussen, der er født den 22. april 1910 i Randers som søn af bogtrykker Carl Martin Rasmussen og hustru Kirstine Thuesen.

Bosat: Havnevej 1, Hadsund.

Karen Marie Jensen gik i skole i Hobro. Efter en tid at have været beskæftiget ved husgerning blev hun uddannet i kontorfaget, og hun havde nu ansættelse ved dette i forskellige firmaer indtil giftermålet.

Carl Henrik Rasmussen gik i skole i Randers samt i Hadsund. Han uddannedes som bogtrykker og aftjente sin værnepligt i Aalborg i 1931. Efter faderens død overtog han dennes bogtrykkeri i Hadsund, som han siden har drevet. - Carl Henrik Rasmussen har været formand for og medlem af bestyrelsen for flere lokale foreninger.

I ægteskabet er børnene II, D. 1. a. -II, D. 1. d.

II, D. 1. a.

Lis Rasmussen er født den 8. november 1939 i Hadsund. Hun blev gift den 18. august 1962 i Hadsund med Jørgen Vergod Nielsen, der er født den 15. marts 1936 i Hadsund som søn af snedker Antonius Nielsen og hustru Inger Vergod.

Bosat: Marie Allé 6, Hareskov.

Lis Rasmussen gik i skole i Hadsund, hvor hun i 1956 bestod realeksamen. Hun uddannedes til ekspeditrice og havde i 5½ aar ansættelse i en kjoleforretning i Hadsund. Derefter rejste hun til København, hvor hun i 3 aar var beskæftiget i en trikotageforretning.

Jørgen Vergod Nielsen gik i skole i Hadsund. Han udlærtes som tømrer i 1956 og bestod i 1961 afgangseksamen som ingeniør fra ingeniørskolen i Horsens. Efter at have aftjent sin værnepligt ved civilforsvaret, først i Thisted og senere i Gentofte, forlod han forsvaret som sektionsleder. I 5 aar var han beskæftiget som ingeniør i et entreprenørfirma, og han er nu ansat som distriktsingeniør ved Vestmotorvejskontoret.

II, D. 1. a. 1) Jesper Vergod er født den 29. december 1964 paa Amager.

II, D. 1. a. 2) Thomas Vergod er født den 27. februar 1968 i Glostrup.

II. D. 1. b.

Inge Rasmussen er født den 25. oktober 1940 i Hadsund, og hun døde den 2. oktober 1966.

II. D. 1. c.

Carl Christian Rasmussen er født den 1. juli 1946 i Hadsund.

Bosat: Havnevej 1, Hadsund.

Carl Christian Rasmussen gik i skole i Hadsund, hvor han bestod realeksamen. Han blev udlært som trykker og aftjente sin værnepligt ved Sjællandske Trænregiment.

II. D. 1. d.

Hans Henrik Rasmussen er født den 12. maj 1949 i Hadsund.

II. D. 2.

Grethe Bach Jensen er født den 12. juni 1923 i Hobro. Hun blev gift den 17. august 1946 i Hobro med Jean Andersen, der er født den 11. februar 1912 i Sønderborg som søn af købmand og restauratør Andersen.

Bosat: Perlegade 82, Sønderborg.

Jean Andersen er købmand.

II. D. 3.

Gerda Bach Jensen er født den 13. oktober 1929 i Hobro. Hun blev gift den 10. april 1952 i Hobro med Poul Riiskjær Christensen, der er født den 18. marts 1928 i Ringsted som søn af togfører Søren Christensen og hustru Dagmar.

Bosat: Højdevej 8, Hobro.

Gerda Bach Jensen gik i skole i Hobro. Hun blev udlært i manufakturbranchen og var senere beskæftiget ved husgerning, bl. a. 1 aar i England, og hun har nu halvdagsbeskæftigelse i en manufakturforretning.

Poul Riiskjær Christensen gik i skole i Ringsted samt i Korsør, hvor han bestod realeksamen. Han var paa jernbaneskole i 1944 og gennemgik uddannelse til trafikassistent. Efter at have aftjent sin værnepligt i 1949 dels i Aarhus dels i København, fik han ansættelse paa Københavns hovedbanegaard. I 1961 blev han overtrafikassistent og virker nu i Hobro. - Poul Riiskjær Christensen er formand for Hobro teaterforening og har desuden været formand for Kunstforeningen i 8 aar.

II. D. 3. a. Søren Riiskjær Christensen er født den 1. juni 1953 i Aarhus.

II. D. 3. b. Mette Riiskjær Christensen er født den 8. september 1961 i Hobro.

II. E.

Gotthard Jensen er født den 5. maj 1889 i Randers, og han døde den 18. december 1964 i Haderslev. Han blev gift den 17. maj 1918 i Bramdrup med Anna Katrine Nielsen Søndergaard, der er født den 18. februar 1894 i Bramdrup som datter af mejeribestyrer Niels Nielsen og hustru Sidsel Kathrine Nielsen.

Bosat: Kongevej 17, Haderslev.

Gotthard Jensen kom i lære som mejerist. Han indkaldtes derpaa til militærtjeneste og virkede i forsvaret i 14 aar som sergent. I 1924 startede han papirhandel i Haderslev og drev denne i en længere aarrække, hvorefter den blev overdraget til sønnen Niels Holger. - Gotthard Jensen var bl. a. i bestyrelsen for forsvarsbroderforeningen.

Anna Katrine Nielsen Søndergaard gik i skole i Bramdrupdam. Efter i 5 aar at have været beskæftiget ved husgerning tog hun eksamen fra Kolding realskole og fik derefter ansættelse paa et sagførerkontor. Fra 1924 var hun beskæftiget i mandens forretning.

I ægteskabet er børnene II. E. 1. - II. E. 2.

II. E. 1.

Inger Kathrine Søndergaard Jensen er født den 4. april 1919 i Viborg. Hun har været gift med professor Anders Kjær, men ægteskabet er opløst.

Bosat: Hardangergade 5⁵, København Ø.

II. E. 2.

Niels Holger Steen Jensen er født den 2. august 1920 i Fredericia. Han er gift med Bitten.

Bosat: Kløvervej 37, Haderslev.

Niels Holger Steen Jensen overtog faderens papirhandel i Haderslev og driver stadig denne.

II. F.

Karl Marius Jensen er født den 26. april 1891 i Randers, og han døde i januar 1956 i Aalborg. Han blev gift ca. 1914 i Aalborg med Kirsten Asmussen, der er født den 12. maj 1881 i Ll. Brøndum. Hun døde i marts 1945 i Aalborg.

Bosat: Hadsundvej 19, Aalborg.

Karl Marius Jensen gik i skole i Randers samt i Hobro. Han udlærtes som kommis og var købmand i Ø. Hurup indtil 1934, da han flyttede til Aalborg. Her fik han ansættelse i Pedersens hørkram, hvor han virkede indtil 1947, da han maatte holde op paa grund af sygdom.

Kirsten Asmussen gik i skole i Ll. Brøndum og blev derefter uddannet ved husgerning. Hun var enke efter en gaardejer, da hun i 1914 giftede sig med Karl Marius Jensen.

I ægteskabet er ingen børn.

II. G.

Marie Magdalene Jensen er født den 13. marts 1893 i Randers. Hun blev gift den 3. april 1912 i Hobro med Johannes Hjorth, der er født den 18. december 1887 i Oue. Han er søn af arbejdsmand Henrik Hjorth og hustru Ane Birthine Christensen, og han døde den 10. september 1967 i Hobro.

Bosat: Møllebakken 2, Hobro.

Marie Magdalene Jensen gik i skole i Randers samt i Hobro. Hun var beskæftiget ved husgerning i forskellige pladser i Hobro indtil giftermålet.

Johannes Hjorth gik i skole i Hobro. Han udlærtes som murer, men fik i 1916 ansættelse ved postvæsenet som postbudaspirant. I 1929 udnævntes han til postpakmester og virkede som saadan indtil 1952, da han blev pensioneret. - Johannes Hjorth var i en kort periode medlem af byraadet.

I ægteskabet er børnene II. G. 1. - II. G. 6.

II. G. 1.

Henrik Hjorth er født den 12. juli 1912.

Bosat: Ny Østergade 7, København K.

Henrik Hjorth er elektriker.

II. G. 2.

Elly Hjorth er født den 19. maj 1915 i Hobro. Hun blev gift i Hobro med Svend Børge Smedskjær, der er født den 29. januar 1914 i Barrit som søn af anlægsgartner Niels Smedskjær og hustru Dagmar Nielsen.

Bosat: Glud pr. Horsens.

Svend Børge Smedskjær er gartner.

II. G. 3.

Karna Hjorth er født den 8. december 1916 i Hobro. Hun blev gift den 29. december 1936 i Hobro med Poul Børge Nielsen, der er født den 25. februar 1912 i Hobro som søn af retsvidne Anders Kristian Nielsen og hustru Jensigne Martine Jensen.

Bosat: Fayesgade 5, Hobro.

Karna Hjorth gik i skole i Hobro. Hun uddannedes ved husgerning og havde forskellige pladser i Hobro.

Poul Børge Nielsen gik i skole i Hobro. Han udlærtes som maler og arbejdede en tid som svend i København. I 1938 fik han ansættelse i sin onkels farvehandel i Hobro, og denne overtog han i 1961.

I ægteskabet er børnene II. G. 3. a. - II. G. 3. b.

II. G. 3. a.

Poul Erik Hjorth, der den 4. december 1968 fik navneændring fra Poul Erik Hjorth Nielsen, er født den 6. november 1937 i København. Han blev gift den 25. november 1961 i Holstebro med Lily Raahede, der er født den 29. januar 1938 i Holstebro som datter af arbejdsmand Kristian Sørensen Raahede og hustru Jenny Andersen Plougmann.

Bosat: Funch Thomsensgade 10, Aarhus N.

Poul Erik Hjorth gik i skole i Hobro, hvor han tog mellemskoleeksamen. I 1957 bestod han studentereksamen fra Birkerød kostskoles gymnasium og fortsatte derefter studierne ved Aarhus universitet, hvor han i 1966 fik nationaløkonomisk embedseksamen. Han har siden haft ansættelse som fuldmægtig ved Aarhus kommune.

Lily Raahede er uddannet kontorassistent.

II. G. 3. a. 1) Lars Hjorth, der i 1968 fik navneændring fra Lars Raahede Nielsen, er født den 4. maj 1962 i Aarhus.

II. G. 3. b.

Lissie Hjorth Nielsen er født den 9. april 1942 i Hobro. Hun er gift med Per Carlsen.

Bosat: Schacksgade 2³, København K.

Per Carlsen er maskinmester.

II. G. 4.

Anna Hjorth er født den 16. juni 1919 i Hobro. Hun blev gift den 18. juli 1943 i Randers med Jørgen G. J. V. Frederiksen, der er født den 11. juli 1919 i Farsø som søn af isenkræmmer Viggo Frederiksen og hustru Agnes Jansen.

Bosat: Rosenørnsvej 3, Odense.

Anna Hjorth gik i Hobro realskole. Hun uddannedes i kontorfaget og havde ansættelse paa sagførerkontor først i Hobro og senere i København.

Jørgen G. J. V. Frederiksen gik i Aars realskole. Han udlærtes som isenkræmmer, og fra 1939 til 1940 aftjente han sin værnepligt i Marinen. Efter at have virket som repræsentant hos bl. a. fa. Baadh og Winther, København, drev han isenkramforretning i Farsø i 8 aar. Siden 1956 har han haft ansættelse som repræsentant hos Zinchs fabrikker, Godthaab Hammerværk, Jylland.

I ægteskabet er børnene II. G. 4. a. - II. G. 4. c.

II. G. 4. a.

Viggo Jørgen Frederiksen er født den 23. juni 1944 i København. Han blev gift den 14. juli 1968 i Odense med Anni Kærsholm Jørgensen, der er født den 26. juni 1946 i Rønninge som datter af vognmand Thorvald Rasmus Kærsholm Jørgensen og hustru Ellen Ruth Jørgensen.

Bosat: Høgevej 29⁷, Aarhus V.

Viggo Jørgen Frederiksen bestod realeksamen i 1961 og havde derefter 1 aars ophold i

U. S. A. , hvor han tog high school eksamen 1962. Efter hjemkomsten bestod han studentereksamen i 1965 og læser nu til cand. med. paa Aarhus universitet.

Anni Kærsholm Jørgensen var efter skolegangen beskæftiget 1 aar ved husgerning. Fra 1966 til 1967 var hun elev paa et tilskærer- og direktricekursus paa Odense fagskole, og hun er nu ansat som modelsyerske hos fa. Tage Vanggaard, Aarhus.

II. G. 4. a. 1) Jesper Jørgen Frederiksen er født den 22. januar 1968 i Aarhus.

II. G. 4. b.

Hans Jørgen Frederiksen er født den 19. februar 1950 i Farsø.

II. G. 4. c.

Niels Erik Frederiksen er født den 22. oktober 1953 i Farsø.

II. G. 5.

Orla Hjort er født den 4. marts 1925 i Hobro. Han blev gift første gang den 29. oktober 1949 med Birgit Brandt Hansen, der er født den 25. april 1928 i Odense. Den 24. november 1961 blev han gift anden gang med Dagny Andersen, der er født den 5. august 1928 i Valsgaard som datter af gaardejer Anders Christian Andersen og hustru Signe Petrea Jensen.

Bosat: Tietgens Allé 120, Odense.

Orla Hjorth gik i skole i Hobro. Han uddannedes som teknisk tegner og aftjente fra 1946 til 1947 sin værnepligt i Viborg. Siden 1951 har han haft ansættelse paa Fyns Værket.

Dagny Andersen gik i skole i Valsgaard og var desuden elev paa Ølgod ungdomsskole vinteren 1944-1945. Efter en tid at have været beskæftiget ved husgerning blev hun ekspeditrice og virkede som saadan indtil giftermålet.

II. G. 5. a. Erik Hjorth er født den 29. marts 1950 i Odense.

Han er i lære som blikkenslager.

II. G. 5. b. Susanne Hjorth er født den 30. august 1960 i Odense.

II. G. 6.

Knud Hjorth er født den 14. februar 1935 i Hobro. Han blev gift den 26. december 1959 i Aalborg med Birgit Nielsen, der er født den 15. september 1939 i Aalborg som datter af chauffør Valdemar Nielsen og hustru Meta Valborg Christensen.

Bosat: Tirstrupvej 10, Aarhus.

Knud Hjorth gik i skole i Hobro, hvor han fik mellemskoleeksamen. Han bestod derefter studentereksamen fra Birkerød kostskole og aftjente i 1954-1955 sin værnepligt ved civilforsvaret i Hillerød. Efter at være blevet dimitteret fra Ranum seminarium i 1958 blev han an-

sat som lærer i Gentofte, og fulgte nu samtidig forelæsninger i psykologi paa Københavns universitet. I 1963 blev han cand. psych. og har nu ansættelse ved Aarhus skolevæsen, hvor han tillige underviser i psykologi paa Aarhus seminarium samt jysk børnehave- og fritidsseminarium.

Birgit Nielsen gik i skole i Aalborg, hvor hun bestod realeksamen i 1955. Hun udlærtes i landbosparekassen i Aalborg og var derefter i perioden 1959 til 1963 beskæftiget paa kontor i København, først hos fa. Nestle og dernæst hos Schiønning & Arve.

II. G. 6. a. Peter Hjorth er født den 30. maj 1963 paa Frederiksberg.

II. G. 6. b. Henrik Hjorth er født den 28. februar 1967 i Risskov.

II. H.

Martha Jensen er født den 5. oktober 1894 i Randers. Hun blev gift den 12. november 1915 i Hobro med Ernst Hoffmann Funder Glenstrup, der er født den 29. december 1892 i Glenstrup. Han er søn af gaardejer Christian Glenstrup og hustru Charlotte Funder, og han døde den 19. december 1966 i Nørager.

Bosat: Vinkelvej 7, Nørager.

Martha Jensen gik i skole i Randers samt i Hobro. Hun uddannedes ved husgerning og havde forskellige pladser i Hobro.

Ernst Hoffmann Funder Glenstrup gik i skole i Skjellerup. Han udlærtes som slagter i Skørping og handlede en tid med kreaturer og heste. Efter at have haft slagterforretning i Hobro fra 1923 til 1936 købte han forretning i Nørager og drev denne indtil 1952.

I ægteskabet er børnene II. H. 1. -II. H. 3.

II. H. 1.

Rudolf Hoffmann Glenstrup er født den 18. december 1913 i Hobro. Han blev gift den 20. november 1937 i Hobro med Margrethe Pedersen, der er født den 28. november 1915 i Ikast som datter af Peder Christian Pedersen og hustru Andrea Kirstine Marie Andersen.

Bosat: Skibsgade 10, Hobro.

Rudolf Hoffmann Glenstrup gik i skole i Hobro. Efter i 1 aar at have været beskæftiget ved landbrug stod han i murerlære, og han arbejder nu som svend. Han er endvidere brandmester for kommunen og er reservebrandmand hos Falck-Zonen. - Rudolf Hoffmann Glenstrup er revisor i murerne's fagforening.

Margrethe Pedersen gik i skole i Hobro, hvor hun bestod mellemskoleeksamen. Efter at have været beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet, har hun haft forskelligt arbejde og er nu ansat som servitrice paa Højskolehotellet. - Margrethe Pedersen har været spejderfører for blaamejserne.

I ægteskabet er børnene II. H. 1. a. -II. H. 1. b.

II. H. 1. a.

Leo Hoffmann Glenstrup er født den 7. oktober 1938 i Hobro. Han blev gift den 28. februar 1959 i Valby med Hanne Marie Nexøe Eriksen, der er født den 16. august 1936 i Gentofte som datter af lagerforvalter Harlad Nexøe Eriksen og hustru Mary Levin.

Bosat: Ringtoften 127¹, Skovlunde.

Leo Hoffmann Glenstrup gik i skole i Hobro. Han udlærtes som guldsmed i 1958 og aftjente sin værnepligt ved flyvevaabenet i Karup samt i Værløse. Han er nu beskæftiget som guldsmed i København.

Hanne Marie Nexøe Eriksen gik i skole i Valby og uddannedes indenfor manufakturbranchen.

II. H. 1. b.

Inge Hoffmann Glenstrup er født den 12. marts 1945 i Hobro. Hun er gift med Henry Dahl.

Bosat: Skibsgade 10, Hobro.

Inge Hoffmann Glenstrup gik i skole i Hobro, hvorefter hun var beskæftiget ved husgering indtil giftermålet. Hun er nu ansat paa Hobro mejeri.

Henry Dahl er repræsentant.

II. H. 1. b. 1) Peter Hoffmann Dahl er født den 25. juni 1966 i Hobro.

II. H. 2.

Svend Hoffmann Glenstrup er født den 1. april 1917 i Hobro.

Bosat: Langagervej 3, Gedsted.

Svend Hoffmann Glenstrup gik i skole i Hobro. Han stod i malerlære 1931-1935 hos malermester Th. E. Neerup i Hobro og har derefter været beskæftiget som svend i forskellige pladser, bl. a. paa Graasten slot samt i Sverige. I de senere aar har han lidt af en hjertesygdom og faar nu invalidepension.

II. H. 3.

Thorkild Hoffmann Glenstrup er født den 27. april 1923 i Hobro.

Bosat: Vinkelvej 7, Nørager.

Thorkild Hoffmann Glenstrup gik i skole i Hobro. Han udlærtes som slagter paa Hobro andelssvineslagteri og aftjente sin værnepligt i 1945 i bl. a. Aarhus og Karup. Efter at have været beskæftiget i forskellige pladser, bl. a. hos faderen samt i Fjerritslev og Hammel, har han siden 1965 haft ansættelse paa Hobro andelssvineslagteri.

II. J.

Julie Jensen er født den 1. juli 1899 i Randers. Hun blev gift den 7. marts 1922 i Odense med Alfred Thorvald Jensen, der er født den 14. januar 1890 i Kirke-Stillinge som søn af gaard-

ejer Anders Valentin Jensen og hustru Anne Marie Jensen.

Bosat: Skibhusvej 114, Odense.

Julie Jensen gik i skole i Hobro. Hun var en tid beskæftiget ved husgerning og havde derefter ansættelse dels i forretning og dels paa kontor indtil giftermaalet.

Alfred Thorvald Jensen gik i skole i København. Han udlærtes som maler, og i 1910 af-tjente han sin værnepligt i København. I 1923 nedsatte han sig som selvstændig malermester i Odense og drev denne forretning til 1958.

I ægteskabet er børnene II. J. 1. -II. J. 2.

II. J. 1.

Jørgen Valentin Jensen er født den 15. januar 1927 i Odense. Han blev gift den 4. februar 1950 i Odense med Ingerlise Ohm Jørgensen, der er født den 1. januar 1929 i Stenderup som datter af maskinmester Bernhard Ohm Jørgensen og hustru Thora Viktoria Gahrn.

Bosat: Syrenvej 18, Kolding.

Jørgen Valentin Jensen bestod realeksamen i Odense og har desuden taget handelsskole-eksamen. Han uddannedes indenfor autoreservebranchen og var beskæftiget ved dette 7 aar i Odense og 3 aar i Kolding. I de sidste 14 aar har han været repræsentant i autogummibranchen.

Ingerlise Ohm Jørgensen tog realeksamen i Odense i 1945 og var derefter beskæftiget paa kontor.

II. B. 1. a. Bo Valentin Jensen er født den 26. juni 1950 i Odense.

II. B. 1. b. Jes Valentin Jensen er født den 23. april 1953 i Kolding.

II. J. 1. c. Tine Valentin Jensen er født den 13. maj 1962 i Kolding.

II. J. 2.

Kirsten Valentin Jensen er født den 11. juli 1929 i Odense. Hun blev gift den 27. oktober 1956 i Sao Paulo med Mogens Christerson, der er født den 10. juli 1926 i Odense som søn af portner Henning Christerson og hustru Margrethe Buch Holtz.

Bosat: Sao Paulo - Rua Georgia 660, Brasilien.

Kirsten Valentin Jensen gik i skole i Odense. Hun uddannedes i kontorfaget og var beskæftiget som kontorassistent indtil giftermaalet.

Mogens Christerson gik i skole i Odense. Han gennemgik uddannelse til ingeniør og af-tjente sin værnepligt i Odense samt i Tyskland, hvorpaa han hjemsendtes som løjtnant. Efter at have faaet ansættelse i Ø.K. blev han udsendt til Brasilien, hvor han nu leder en stor indu-strivirksomhed i Sao Paulo.

II. J. 2. a. Lene Christerson er født den 28. januar 1964 i Sao Paulo.

III.

Ane Caroline Jensen er født den 7. marts 1857 i Hersom. Hendes videre livsløb kendes ikke.

IV.

Ane Vilhelmine Dorothea Jensen er født den 31. marts 1858 i Hersom. Hendes videre livsløb kendes ikke.



I. Anders Jensen og Andersine Thøgersen med børnene



I. B. Ida Jensen og
Anders Kr. Sørensen



I. J. Anton Jensen og Ane Marie
Dalsgaard



I. L. Kristian Jensen og Anna K. Jensen



I. M. Johanne Jensen og Oline Marie Nielsen



I. N. Maren Jensen og Jeppe Chr. Jeppesen



II. Mads Bach Jensen med sønnen Gotthard



II. Karen Marie Mikkelsen



II. B. Jens Michael Jensen og Karen Marie Stephansen



**II. C. Ida Petrea
Jensen**



**II. D. Christian Bach
Jensen**



**II. D. Petra Marie
Christensen**



**II. E. Gotthard
Jensen**



**II. F. Karl Marius
Jensen og Kirsten
Asmussen**



II. G. Marie Magdalene Jensen og
Johannes Hjort



II. H. Martha Jensen



II. H. Ernst Hoffmann
Funder Gl enstrup



II. J. Julie Jensen og Alfred Thorvald
Jensen

Supplement
til Bogens
Efterkommeroversigt

Naturligvis er en slægtsbog ikke afsluttet, så længe slægtens medlemmer stadig er i live, idet der jo hele tiden sker nye ting lige fra fødsler, giftermål og dødsfald, til stillings- og adresseændringer. Nærværende slægtsbog er da også kun ført up-to-date og vil i løbet af få år blive mangelfuld, såfremt fremtidige begivenheder indenfor slægten ikke tilføjes. Det anbefales derfor slægtens medlemmer at gøre brug af efterfølgende sider til nedskrivning af tilføjelser, efterhånden som nye begivenheder indtræffer - i hvert fald indenfor ens egen gren af efterkommeroversigten. Det er en ting, der let lader sig udføre, og som vil være til stor hjælp sidenhen, ikke så meget for Dem selv, som for de af slægtens efterkommere, der engang skal arve denne bog.

For overskuelighedens skyld bør De ved hver tilføjelse anføre det registreringsnummer, som den person, de omtaler, har i bogens tekst.

Supplement indgaaet efter redigeringens afslutning:

Afdeling F.

IV.D. Peder Nielsens hustru Marie Sørensen er født den 15. september 1887 i Aarrestrup sogn som datter af husmand Laurits Sørensen og hustru Bodil Marie Kristensen.

IV.D.1. Milton B. Back's hustru Florence Thøgersen er født den 10. maj 1914.

IV.D.1.a. Frederik Back er født den 10. april 1949.

IV.D.2. Bendid Birgitte Back blev gift den 5. april 1941 med Willard A. Wheeler, der er født den 17. marts 1913 i Fort Mayne, Indiana.

IV.D.2.a. Robert Warren Wheeler er født den 29. marts 1946 i Three Rivers, Michigan.

IV.D.2.b. Stephen John Wheeler er født den 7. oktober 1947 i Jackson, Michigan.

IV.D.3.a. Peter Back er født den 9. januar 1946.

IV.D.3.b. John L. Back er født den 24. februar 1948.

IV.D.3.c. Marsha M. Back er født den 28. oktober 1950.

Anders Nielsen Baden

6272
Michel Pedersen

6592
Hans Mule
f. 1387 d. e. 1466

6593
Edele N. N.
d. f. 1468

6610
Kjeld Tuesen (Rantzau)

6611
Marine N. N.

6630
Jens Andersen (Baden)

9136
Las Michelsen

3296
Jens Mule
d. e. 1487

3304
Laurits Nielsen
Margrete Kjeldsdatter
Tord Jepsen

3314
Peder H. Lilliefeld
d. ca. 1492

3315
Anna J. Baden

3322
Laurits Poulsen
- ane 1654

3323
Kirsten Clausdatter
- ane 1655

3326
Peder Bonde

1568

1569

1648

1650

1652

1653

1654

1655

1656

1657

1658

1660

1661

1662

1663

Michel Lassen N.N. Rasmusdatter

Christen Mule
Hans Bang
f. ca. 1450 d. ca. 1508

Niels L. Kotte
Maren Tordsdatter
Laurits Poulsen
Kirsten Clausdatter
Mogens J. S. Rosenvinge
d. 1546 f. ca. 1475 d. 1588

Anna P. (Lilliefeld)
d. e. f. 1557

Willum Forbus
Hans Friis
f. ca. 1485 d. 1551

Mette Lauritsdatter
f. ca. 1490 d. 1563

Peder Christensen
f. ca. 1480 d. 1546

Karen P. Bonde
d. 1549

784
Rasmus Michelsen

788
Niels Fogh

790
Niels Leth

791
Johanne Sandergaard

824
Mikkel Mule
d. ca. 1480 d. 1537

825
Anne Bang
d. 1569 f. ca. 1495 d. e. 1540

826
Laurits M. Kotte
Karen Lauridsdtr.
Henrik H. Rosenvinge
d. f. 1583

827
Carina W. Forbus
Jørgen H. Friis
d. ca. 1571 f. ca. 1515 d. 1566

828
Barbara Pedersdatter
d. 1557

829
Anders L. Guldsmid
Karen Kristensdatter

830
Karen Kristensdatter

831

392
Niels R. Kerkjaer

393
Bould Nielsdatter

394
Peder N. Fogh
f. 1531 d. 1614

395
Maren N. Leth
f. 1539 d. 1612

408
Jacob Jenszon
f. ca. 1519 d. ca. 1600

412
Hans Mule
f. ca. 1525 d. 1602

413
Mette L. Kotte
f. ca. 1530 d. 1613

414
Mogen H. Rosenvinge
f. 1540 d. 1607

415
Karen J. Friis
f. 1551 d. 1614

428
Anders L. Guldsmid

429
Karen Kristensdatter

192
Jacob Vinther

196
Peder N. Thestrup
d. 1603

197
Ingeborg P. Fogh
d. 1603

198
Oluf M. Bødker
f. ca. 1550

199
Mette Christensdatter
f. ca. 1550 + 1632

204
Jacob Jacobsen
d. 1615

205
Anna Pedersdatter
f. ca. 1569 d. 1634

206
Jørgen H. Mule
f. 1578 d. 1634

207
Barbara M. Rosenvinge
d. 1634

214
Lydik Andersen
d. 1616

96
Søren J. Winther
f. 1566 d. 1647

97
Maren Jensdatter

98
Rasmus P. Thestrup
f. 1588 d. 1656

99
Maren Olufsdatter
f. 1592

100
Christian Lujja

101
Euphrosyne Borstoph

102
Laurids J. Hindsholm
f. ca. 1600 d. 1663

103
Ane J. Mule
f. ca. 1620 d. 1677

106
Johan Pouch
f. 1583 d. 1659

107
Margrethe Lydiks datter
f. 1593 d. 1646

116
Christen C. Leth
f. ca. 1639 d. 1742

118
Jørgen J. Holm

119
Margrethe C. Lyderich
d. ca. 1674

48
Jens Sørensen Winther
f. 1605 d. 1670

49
Mette Rasmusdatter Thestrup
d. 1699

50
Christen H. Lujja
f. 1628 d. 1709

51
Abigael L. Hindsholm
f. 1646 d. 1732

52
Tobias Frank
f. ca. 1630 d. 1804

53
Lene Johansdatter Pouch
f. 1633

58
Rasmus Christensen Leth
f. ca. 1670 d. 1735

59
Elisabeth Jørgensdatter
f. ca. 1655

60
Jens R. Tyrstrup
f. ca. 1638 d. 1699

61
Maren H. Fødder
f. ca. 1660 d. 1715

24
Peder Jensen Winther
f. 1650 d. 1725

25
Euphrosyne Lujja
f. 1662 d. 1736

26
Lambert Franck
f. 1668 d. 1744

27
Sidsel Nielsdatter
d. 1742

28
Niels Jensen Munk
d. 1733

29
Margrethe Cathrine Leth

30
Berlet Jensen Fødder
f. 1692 d. 1751

31
Zine Jockumsdatter
d. 1742

12
Christian Henric Winther
f. 1696 d. 1772

13
Helene Sophie Franck
f. 1706 d. 1781

14
Søren Ancker Munk
f. 1716 d. 1787

15
Anna Bertelsdatter Fødder
f. 1714 d. 1756

5
Anne Madsdatter
f. ca. 1749 d. 1824

6
Lambert Franck Winther
f. 1735 d. 1812

7
Signe Marie Munk
f. 1753 d. 1821

8
Mads Back
f. 1691 d. 1770

4
Jørgen Madsen Back
f. ca. 1724 d. 1815

2
Mads Jørgensen Back
f. 1775 d. 1856

3
Ane Birgitte Winther
f. 1782 d. 1860



