



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



SLÆGTSBOG

BIBLIOTEKSEKSEMPLAR

Dansk Slægtsforskning
Fredericia



SLÆGTSBOG

for
efterkommere
efter

CHRISTIAN PETER GETREUER MICHEELSEN

vognøpsynsmand i Fredericia

født 1868

Hvad af fædres saga findes,
bør af efterslægten mindes.

Dansk Slægtsforskning
Fredericia

*Anetavle
for
Christian Peter Getreuer Mischeelsen
og
Kristine Marie Nielsen*

(Se oversigtstavlen længere fremme i bogen)

Christian Peter Getreuer Micheelsen

2

er født d. 29. Oktober 1868 i Ladegaardsskov, Erritsø Sogn, og han døde d. 29. Januar 1957 i Fredericia og blev begravet d. 2. Februar fra Trinitatis Kirke.

Hans Daab fandt Sted d. 26. December 1868 i Erritsø Kirke, og Faddere var Sadelmager Petersens Hustru, Pigen Ane Kragh, Smed Niels Jensen samt Ungkarl Peder Bjerg, alle i Erritsø.

Christian Peter Getreuer Micheelsen var Skomager i Erritsø, senere Vognopsynsmand i Fredericia.

Han blev gift d. 22. August 1891 i Erritsø Kirke med

Kristine Marie Nielsen

3

Forlovere var Brudeparrets Fædre.

Kristine Marie Nielsen er født d. 16. November 1867 paa Kejrup Teglværk, Kølstrup Sogn paa Fyn, og hun døde d. 11. April 1952 i Fredericia.

Hun blev døbt d. 26. December 1867 i Kølstrup Kirke, og Faddere var Høker Jørgensens Kone Anne Kirstine i Hundslev, Husmand Lars Jørgensens Kone Karen Kirstine i Nymarken, Husmændene Niels Larsen og Peder Mortensen i Nymarken samt Skovfoged Axel Navnesen i Kejrup Skov.

1888 afsluttede Christian Peter Getreuer Micheelsen Læretiden som Skomager, og han modtog da følgende Lærebrev:

"Da Peter Christian Micheelsen, der har været ansat i Skomagerlære hos mig undertegnede fra 1ste Juli 1884 indtil samme Dato 1888, nu har udstaaet sin Læretid, og stadig har opført sig som et ordentlig og retskaffent Menneske, og tillige ved Flid og Stræbsomhed er blevet en dygtig Skomagersvend, kan jeg med Fornøjelse anbefale ham til enhver, der i Fremtiden maatte have Brug for ham.

Fredericia den 1ste Juli 1888.

I. Deleuran

Skomager."

Ved Christian Peter Getreuer Micheelsen og Hustrus Diamantbryllup d. 22. August 1951 bragte Fredericia Dagblad under Overskriften "Diamantbrudgom giver god Recept for et lykkeligt Liv" følgende Interview:

"Ja, nu er vi kommet saa vidt, at vi skal have Diamantbryllup i Morgen. Hvor er de 60 Aar blevet af? De er svundet saa hastigt som Dug for Solen. Naar man har fast Arbejde og skal arbejde i sin Fritid, ved man ikke, hvor Tiden bliver af - selv ikke 60 Aar.

Det er pens. Vognopsynsmand ved Statsbanerne, C. Micheelsen, Dalegade 8, der kommer med denne Udtalelse. C. Micheelsen og Hustru kan i Morgen fejre en saa sjælden Begivenhed som Diamantbryllup, og i den Anledning har vi henvendt os til det efterhaanden aldrende Ægtepar for at høre lidt om de svundne Aar.

Begge Ægtefællerne, der nu er henholdsvis 82 og 83 Aar, stammer fra Erritsø.

- Allerede 11 Aar gammel kom jeg ud at tjene. Jeg blev - som det saa ofte var Tilfældet dengang - Kodreng hos Avlsbrugerne. Dengang kendte vi ikke til at spille Fodbold i Fritiden. Vi gik i Skole, lærte det mest nødvendige, at regne og læse og saa Testamentet - kort sagt en Smule af alt. Efter at være blevet konfirmeret, kom jeg i Skomagerlære hos E. Deleuran i Vendersgade, og efter de 4 Aars Læretid rejste jeg til Odense og senere til Gelsted. Derfra var det min Hensigt at tage en Tur paa Valsen til Tyskland, men jeg naaede aldrig længere end til Kolding, hvor jeg fik Arbejde, og fra Kolding gik Turen saa til Fredericia. I Vinteren 1888-89 - det var inden jeg kom ind som Soldat - var jeg farende Skomager og vandrede rundt fra Sted til Sted for at finde Arbejde. Det eneste, jeg opnaaede, var at faa slidt mit Tøj og mine Støvler, saa det var helt rart at komme ind som Soldat og faa en hel Uniform.

- Og da Soldatertiden var omme?

- Ja, det maa blive i 1890, jeg vendte tilbage til det civile Liv for at begynde for mig selv som Skomager i Erritsø. Jeg lejede en Stue, mere var der ikke til at faa. Boligforholdene var lige saa elendige dengang som nu - i hvert Fald ude paa Landet, og Stuen maatte benyttes ikke alene til Værksted, men ogsaa til Køkken, Soveværelse og Dagligstue. I 1891 blev vi saa gift, og snart efter købte vi Jord og fik bygget vort eget lille Hus.

- Hvordan var de rent økonomiske Forhold for en Skomager dengang?

- Det kan De selv slutte Dem til, naar jeg fortæller, at jeg fik 8 Kr. for at sy et Par Damesko, 2 Kr. for at forsaale og bagflikke et Par Dito, medens samme Arbejde for Herresko kostede henholdsvis 10 og 3 Kr. Saa De kan forstaa, at Fortjenesten ikke var stor. I 6 Aar fortsatte jeg som Skomager, og det var jo ikke altid lige let at faa Pengene ind, saa i 1897 gik jeg over til det fastlønnede Arbejde ved Statsbanerne som Vognopsynsmand og fortsatte indenfor denne Beskæftigelse i 36 Aar, til jeg som 65-aarig fik min Afsked med Pension.

- Var det saa bedre at være ved Statsbanerne?

- Naa, der var ikke noget at prale af, men her vidste man jo, hvad man havde at rette sig efter. Lønnen var 2,10 Kr. om Dagen. Maanedslønnen lød paa 58-60 Kr. Vi arbejdede fra 6 Morgen til 6 Aften eller omvendt, og vi fik

1 Fridag hver fjortende Dag. Da jeg var min egen Herre, var der overhovedet ikke noget, der hed Fridag, men da bestemte man jo ogsaa selv Farten.

Siden Ægteparret i 1897 flyttede til Fredericia, har de været bosat forskellige Steder, bl.a. i Prinsessegade og Købmagergade, før de købte Ejendommen Dalegade 8, som de nu har ejet i 45 Aar, og hvor de har skabt et hyggeligt Hjem for Børnene og sig selv.

I Ægteskabet har der været 8 Børn, hvoraf 6 lever, og alle er bosat her i Byen, 1 Søn er Lokomotivfører, 1 er Maskinarbejder og 2 er Snedkere. De to Døtre er begge gift. Foruden Børnene vil ogsaa de 14 Børnebørn deltage i Diamantbrylluppet, der skal fejres ved en stor Fest i Hjemmet i Morgen. Diamantbrudeparret har desuden 17 Oldebørn.

Fru Micheelsens Helbred er ikke det bedste. Hun har altid passet sit Hjem paa en mønsterværdig Maade og været en god Moder for sine Børn, men hendes Helbred har aldrig været stærkt, og i den sidste Tid er det desuden begyndt at knibe med saavel Hørelsen som Synet.

Den gamle Vognopsynsmand er der derimod ingen, der kan se er én Dag over de 70 Aar. Han er rask og rørig, har et glimrende Humør og følger levende med i alt, hvad der sker.

- Hr. Micheelsen, hvordan faar man Tiden til at gaa, naar man kommer op i Deres Alder?

- Jeg har ikke - og har forøvrigt aldrig haft - Tid nok. Der er saa meget, der skal passes. Om Vinteren skal jeg tidlig op om Morgenen og tænde op i Kakkelloven, jeg laver Morgenkaffe og hjælper til med at gøre rent, gaar i Butikker eller rettere kører, Benene vil ikke lystre mere. Cyklen derimod lystrer mig udmærket - specielt ned ad Bakke. Der hører en lille Have til Ejendommen.

- Hvordan bærer man sig ad med at holde sammen i 60 Aar? Kan De give de Unge et godt Raad?

- Den Recept, vi har levet efter, har været hverken at skændes eller slaas, og paa denne Baggrund er det altid gaaet godt. Vi har været halvt om halvt i ét og alt. Det kan jo ikke hjælpe, at den ene vil bestemme det hele i et Ægteskab. Og én Ting til: Det gælder om at holde Kreditorerne fra Dørene. Man ved, hvad man tjener, og derefter skal man indrette sin Økonomi."

Efter Christian Micheelsens Død skrev samme Avis:

"I den høje Alder af 88 Aar er pens. Vognopsynsmand Chr. Micheelsen, Dalegade 8, afgaaet ved Døden paa Alderdomshjemmets Sygeafdeling. Indtil for et Par Maaneder siden havde Afdøde været ualmindelig rask og rørig trods den høje Alder. Den sidste Tid har han imidlertid tilbragt skiftevis paa Sygehuset og i Hjemmet, og sidst var han blevet indlagt paa Alderdomshjemmets Syge-

afdeling.

Micheelsen var en stout Skikkelse med et jovialt Væsen, der havde skaffet ham mange Venner. Han stammede fra Erritsø og lærte Skomagerfaget. Efter nogle Aars Virke i sit Fag blev han ansat ved Statsbanerne, hvor han siden gjorde Tjeneste i 36 Aar, indtil han faldt for Aldersgrænsen.

For godt 5 Aar siden fejrede han Diamantbryllup sammen med sin Hustru, som siden er død. Han efterlader sig 6 Børn, 4 Sønner og 2 Døtre, der alle er gift og bosiddende her i Byen."



*Christian Peter Getreuer Micheelsen
og Hustru*



*Børnene; siddende (fra venstre): Louise Frandsine,
William, Marinus, Alexander og Christian. Staaende:
Dorthea Marie og Heinrich.*



*Barndomshjemmet i Dalegade
(nu nedrevet)*



Hinrich Micheel og Louise Augusta Rønnow

Hinrich Micheel

4

er født d. 22. Juni 1830 i Viefbergen (Fiefbergen?), Tyskland, og han døde d. 21. Februar 1897 i Fredericia og blev begravet d. 27. Februar paa Trinitatis Kirkegaard.

Han blev døbt d. 6. Juli 1830 og konfirmeret d. 19. April 1846 i Provsti Hagen, Tyskland.

Hinrich Micheel var Husmand i Ladegaardsskov, Erritsø Sogn, senere Arbejdsmand i Fredericia, hvor han købte Ejendommen Kongensgade 68.

Han blev gift d. 23. November 1860 i Erritsø Kirke med

Louise Augusta Rønnow

5

Forlovere var Gaardmand Mikkelt Holt og Husmand Henrik Pedersen, begge i Erritsø.

Louise Augusta Rønnow er født d. 6. Juli 1839 i Fredericia, og hun døde samme Sted d. 1. Juli 1891 og blev begravet d. 5. Juli paa Trinitatis Kirkegaard.

Hun blev døbt d. 26. Oktober 1839 i Skt. Michaelis Kirke, og Faddere var Avlsmand Knud Jørgensen, Jomfru Hansted, Skrædder Voigth, Malersvend C. Hansted og Stolemager A.P. Larsen.

Christen Nielsen

6

der var Teglværksmester paa Kejrup Teglværk i Kølstrup Sogn paa Fyn, senere Ejer af Erritsø Teglværk ved Fredericia, er født d. 7. December 1838 i Viuf Sogn, Brusker Herred, og han døde d. 19. Marts 1916 paa Skt. Josephs Hospital i Fredericia og blev begravet d. 26. Marts paa Erritsø Kirkegaard.

Hans Daab fandt Sted d. 20. Januar 1839 i Viuf Kirke, og Faddere var Husmand Knud Jensens Kone, Anders Skovs Kone, Boelsmand Rasmus Andersen, Indsieder Jens Klit og Ungkarl Laust Andersen, alle af Viuf.

Christen Nielsen var gift med

Frandsine Andersen

7

Hun er født d. 5. Marts 1845 i Starup Sogn, Brusker Herred, og hun døde d. 30. Marts 1903 paa Erritsø Mark og blev begravet d. 3. April paa Erritsø



Christen Nielsen og Frandsine Andersen



*Erritsø Teglværk; i Forgrunden ses
Christen Nielsen og Hustru med
Datteren Kristine Marie*

Kirkegaard.

Ved hendes Daab, som fandt Sted d. 27. April 1845 i Starup Kirke, nævnes følgende Faddere: Gaardmand Johan Bertelsens Hustru, Smed Michel Michelsen og Ungkarl Thomas Jensen af Starup samt Husmand Michel Frandsens Hustru af Mejsling Skov.

Thies Micheel

8

var 1830 Husmand i Viefbergen (Fiefbergen?), Tyskland; ved Sønnen Hinrich Micheels Død 1897 omtales Thies Micheel som Kaadner af Schönberg. (Fredericia Trinitatis Kirkebog.)

Han var gift med

Grethje Stoltenberg

9

Alexander Theodor Rønnow

10

er født d. 6. Marts 1811 i København; han blev døbt d. 12. Marts samme Aar i Trinitatis Kirke, København. Hans Død er forgæves søgt i Fredericia Trinitatis' Kirkebøger 1881-1909 og Erritsø Kirkebøger 1864-1910.

Alexander Theodor Rønnow blev gift d. 6. Juni 1839 i Fredericia med Ehnen

Gjertrud Olsdatter Berg

11

Forlovere var Bager og Avlsmand K. Jørgensen og Bagermester J. Petersen.

Gjertrud Olsdatter Berg er født d. 6. April 1808 i Botne Sogn, Norge, og hun døde d. 13. August 1864 paa Lyng i Erritsø Sogn og blev begravet d. 19. August.

Hun blev gift første Gang d. 7. Februar 1830 med Stolemager Andreas Ferdinand Rønnow. Han er født d. 6. Juli 1795 i København, og han døde d. 15. Februar 1838 i Fredericia. Andreas Ferdinand Rønnow var Broder til ovennævnte Alexander Theodor Rønnow.

Alexander Theodor Rønnow fik d. 12. September 1839 Borgerskab som Stolemager i Fredericia.

I Andreas Ferdinand Rønnows Ægteskab var en Datter, Andrine Josephine Rønnow, født d. 27. Februar 1833 i Holmestrand, Norge. Hun døde d. 7. Marts 1919 i Dronningensgade 55, Fredericia, som Enke efter Sadelmagermester Lars Jensen Petersen, Erritsø.

er født 1796 i Bregnhoved, Give Sogn.

Han blev døbt d. 28. Marts samme Aar i Give Kirke, og Faddere var Karen Christensdatter, tjenende Hans Møller i Sejrup, Christen Midtgaard i Ulkind, Jens Mosgaard i Bregnhoved, Anders Johansen, ligeledes i Bregnhoved, samt Søren Thygesen.

Niels Christensen blev gift d. 25. Oktober 1829 i Vester-Nebel Kirke med

Anne Marie Pedersdatter

Herom udviser Vester-Nebel Kirkebog følgende:

"Den 25. Oktober 1829 viet Ungkarl Niels Christensen, 34 Aar, Bondekarl, født i Give Sogn, indtjent ved den staaende Hær, opholder sig i Nebel, tjente hos Hr. Buch i Dons sidste Sommer, og Anne Marie Pedersdatter, 31 Aar, født i Lindeballe Sogn, Bondepige, opholder sig i Nebel, tjente sidst i Dons hos Hr. Buch, Forlovere Niels Buch, Gaardmand i Dons, og Aftægtsmand Jesper Olesen i Nebel."

Anne Marie Pedersdatter er født 1797 i Lindeballe Sogn, Tørrild Herred. Hun blev døbt d. 1. Januar 1798 i Lindeballe Kirke, og Faddere var Konen Engel Nielsdatter, som bar, Gotfred Sehmann, Peder Iversen, Christen Ravn og Ebbe Nielsen.

Niels Christensen og Hustru ankom henholdsvis d. 11. Maj og d. 15. Maj 1837 til Viuf Sogn fra Vester-Nebel Sogn.

Anders Mathiasen

er født d. 10. August 1809 i Nørre-Bjert Sogn, og han døde d. 16. Juni 1868 paa Starup Mark og blev begravet d. 3. Juli paa Starup Kirkegaard.

Han blev hjemmedøbt d. 10. August 1809, men Kirkebogen fortæller intet om Kirkedaaben.

Anders Mathiasen, der var Indsiddet i Starup By og Sogn, blev gift d. 11. November 1837 i Sdr. Vilstrup Kirke med

Ane Marie Frandsdatter

Forlovere var Gaardmand Just Lauritsen i Møsvraa og Hans Nielsen i Sdr.

Vilstrup.

Ane Marie Frandsdatter er født 1809 paa Højen Mark, Højen Sogn, og hun døde d. 17. December 1867 paa Starup Mark og blev begravet d. 26. December paa Starup Kirkegaard.

Hendes Daab fandt Sted d. 4. Juni 1809 i Højen Kirke.

er født 1765 eller 1766 i København, og han døde d. 5. December 1829, hvor vides ikke.

Han blev døbt d. 10. Februar 1766 i Holmens Kirke; Faddere var Sejlmager Morup, Malersvend Johan Bernt Rønnow, Sejlmager Aage Bugge, Jomfru Boldt i Bredegaden og Jomfru Schmidt paa Christianshavn.

Ved Konfirmationen d. 30. September 1781 i Skt. Nicolai Kirke i København, siges Jørgen Eilert Rønnow at være fra "Frie Skole i Store Kongensgade".

Han blev troløvet d. 15. Maj 1790 og gift d. 4. Juni samme Aar i Holmens Kirke med

Bodil Kirstine Andersdatter

Forlovere var Brudgommens Far og Brudens Stedfar.

Bodil Kirstine Andersdatter er født 1768 i København.

Hun blev døbt d. 20. Maj samme Aar i Holmens Kirke, og Faddere var Sergeant Cordio, Matros Jens Truelsen, Skrædder Peter Helt, Gartnerkone Kirstine Røndrup i Tværgaden og Engel Birthe Tovitz i Kongensgade.

Bodil Andersdatters Konfirmation fandt Sted d. 27. April 1783 i Skt. Nicolai Kirke.

Jørgen Eilert Rønnow ernærede sig som Skrædder i København; han fik Borgerskab som Øltapper d. 9. Juni 1790, hvorimod han vist aldrig fik Borgerskab som Skrædder.

der er født 1762 i Gammelby, Ringive Sogn, var Gaardmand i Bregnhoved, Give Sogn.

Han blev døbt d. 27. December 1762 i Ringive Kirke, baaret af sin Søster, og Faddere var Christen Mortensen og Mathias Skrædder samt Christen Eriksens og Hans Vangs Koner.

Christen Pedersen blev troløvet d. 21. April 1783 og gift d. 10. Juni samme Aar i Ringive Kirke med

Anna Dorthe Hansdatter

Hun er født 1760 i Ulkind, Ringive Sogn. Hun blev hjemmedøbt og d. 26. Juni 1760 fremstillet i Ringive Kirke. Faddere var Morten Bondgaard, Christen Bondgaard, Mathias Thuesen, Hans Bang, Niels Møller og Laust Nielsen.

Peder Nielsen

er født 1762 i Katrevel, Strellev Sogn.

Han blev døbt d. 26. September 1762 i Strellev Kirke, baaret af Anders Kiærgaards Hustru, og Faddere var Anders Kiærgaard, Søren Topgaard, Iver Skrædder, Jørgen Knurborgs Hustru og Christopher Jensen Dragon.

Peder Nielsen, der boede i Lindeballe By og Sogn, blev troløvet d. 10. November 1788 i Lindeballe Skole og gift d. 14. December samme Aar i Lindeballe Kirke med

Johanne Nielsdatter

der er født 1764 i Lindeballe.

Johanne Nielsdatters Daab fandt Sted d. 7. Januar 1765 i Lindeballe Kirke; Mosteren Dorthe bar hende, og Faddere var Hans Skytt, Eyde Pedersen, Hans Pedersen og Peder Iversen.

Mathias Henrichsen Kjøbenhavner

var Rytter og Indsiddet i Nørre-Bjert, siden i Eltang; han døde før 1844, idet Konen da kaldes Enke, men hans Død er forgæves søgt i Eltang Sogn.

Han blev gift d. 3. April 1807 i Eltang Kirke med

Johanne Cathrine Jensdatter Schougaard

Hun er født 1786 i København, og hun døde d. 6. Maj 1844 i Lilballe Fat-tighus, Eltang Sogn.

Hun blev døbt d. 24. September 1786 i Trinitatis Kirke i København.

Frants Michelsen

nævnes 1809 som Husbond paa Højen Mark i Højen Sogn, Jerlev Herred.

Han var gift med

Maren Christensdatter

Frants Michelsen og Hustru er forgæves søgt døde i Højen Sogn, ligesom Folketællingen 1845 heller intet har om dem; det maa derfor antages, at de er flyttet fra Sognet før dette Aar.

er født ca. 1730, og han døde d. 29. Marts 1798 i København og blev begravet d. 2. April paa Holmens Skibskirkegaard. Han boede ved sin Død i Elephantgade 47, Nyboder; Dødsårsagen var Brystsyge.

Hans Diderich Rønnow, der var Skibstømmermand paa Holmen, blev troløvet d. 4. September 1762 og gift d. 1. Oktober samme Aar i Holmens Kirke med Annike (Ariancke) Ellingsdatter Fuglesteen. Hun er født ca. 1722, og hun døde 1764 i København og blev begravet d. 27. April paa Skibskirkegaarden.

Hans Diderich Rønnow blev derefter troløvet anden Gang d. 9. Marts 1765 og viet d. 24. Maj samme Aar i Holmens Kirke til

Dorthe Wedel Morup

Hun er født ca. 1736, og hun døde d. 27. Juni 1798 i Elephantgade 47 og blev begravet paa Skibskirkegaarden.

Den 19. Januar 1765 blev der efter Begæring af Hans Diderich Rønnow, "Tømmermand af 5. Classe, 4. Comp. Nr. 126 ved Holmen", foretaget Registrering og Vurdering "udi hans iboende Lejeværelse i Store Kongensgade udi Skomager Laugets tilhørende Gaard" efter hans afdøde Hustru af 1. Ægteskab. - Boet vurderedes til ialt 9 Rdlr., mens den afdødes Begravelse beløb sig til 10 Rdlr. 2 Mk. (Underadmiralitetens Registreringsprotokol 21 b, 1763-1767, Fol. 274.)

Anders Gudmandsen

der var Orlogsmatros, senere Skibsmand, døde d. 29. Oktober 1780 om Bord paa Fregatten Møen.

Han blev troløvet d. 15. April 1767 og gift d. 17. Juli samme Aar i Holmens Kirke med

Abelone Larsdatter

Hun er født ca. 1740, og hun døde d. 21. Oktober 1797 i Elsdrygade, Nyboder, og blev begravet d. 25. Oktober paa Skibskirkegaarden.

Abelone Larsdatter blev gift anden Gang d. 20. April 1781 i Holmens Kirke med Johan Pedersen, der døde som Koartermester paa Orlogskibet Sophie Fride-

rica omkring Juli 1782. Johan Pedersen, der ved Giftermaalet var Matros af 4. Div. 1. Komp. Nr. 33, var Søn af Matros P. Pedersen og Kustru Bodil Pedersdatter.

Abelone Larsdatter blev gift tredje Gang d. 8. November 1782 i Holmens Kirke med Jørgen Andersen, der var Kvartermester, senere Skibsmænd ved Holmen; han er født ca. 1743, og han levede endnu d. 10. November 1797, da der afholdtes Skifte efter Abelone Larsdatter.

Den 30. December 1780 afholdtes Skifte hos Enken Abelone Larsdatter, boende Nr. 39 i Elephantgaden i Nyboder, efter hendes med Fregatten Møen, ført af Kaptajn Bude, ved Døden afgangne Mand, Skibsmænd Anders Gudmandsen af 4. Div. 4. Komp. Enken var til Stede og tilkendegav, at afdøde efterlod sig en 12-aarig Datter, Bodil Kirstine, paa hvis Vegne Sergent Cudrion (Cordio) var mødt som Tilsynsværge. (Københavns Skibskommissions Forseglingsprotokol 1780-1782, Protokol VIII D, Side 115.)

Den 25. Januar 1782 fik Skiftekommissionen forelagt en Designation angaaende en Del, dels døde og dels deserteret Mandskab, som var udkommanderet med den kongelige Eskadre i Aarene 1779, 1780 og 1781; det ses heraf, at den paa Fregatten Møen afdøde Anders Gudmandsen havde 53 Rdlr. 67 Sk. til Gode i Gage og "furageret Bergfisk". (Samme Protokol, Side 285.)

Ved Skiftet efter Abelone Larsdatter d. 10. November 1797 blev Boet vurderet til 4 Mk.; Effekterne var: 1 gammelt Sengested, 1 gammel Dyne, 1 Vaar og 1 Hovedpude. Enkemanden Jørgen Andersen, som var til Stede, erklærede, at Boet intet ejede udover det anførte. Hans afdøde Kones Begravelse havde kostet 30 Rdlr., men han havde kun faaet 20 Rdlr. af Liggassen og havde saaledes 10 Rdlr. til Gode, foruden at han skyldte 2 Rdlr. i Husleje til Kompagnichefen. Afdødes eneste Livsarving var Datteren Bodil Kirstine Andersdatter, gift med Skræddersvend Rønnow, fra hvem Enkemanden fremlagde Afkald, dateret d. 31. Oktober 1797, paa Arv efter afdøde.

Jørgen Andersen fik Boet ekstraderet, og Skiftet sluttedes. (Københavns Forseglingsprotokol VIII L, Nr. 8324-27.)

Peder Christensen

48

er født ca. 1694 i Gammelby, Ringive Sogn, hvis Kirkebog først begynder 1719; han døde samme Sted 1770 og blev begravet d. 31. Juli, 76 Aar gammel.

Han var Gaardmand i Gammelby.

er født ca. 1713, og han døde 1785 i Ulkind, Ringive Sogn, og blev begravet d. 20. Februar.

Han blev gift d. 6. Juni 1742 i Ringive Kirke med

Maren Christensdatter

Hun er født 1721 i Egsgaard, Ringive Sogn, og hun døde 1785 i Ulkind og blev begravet d. 14. November.

Ved Daaben, som fandt Sted d. 2. Februar 1721 i Ringive Kirke, blev hun baaret af Maren Møllerkone i Langelund, og Faddere var Søren Elkiær, Niels Pedersen i Sdr. Langelund, Erik Christensen i Gammelby samt Mads Hansens og Chr. Madsens Hustruer af Nr. Langelund.

Hans Nielsen havde en Gaard i Ulkind af Hartkorn 3 Tdr. 1 Skp. 2 Fjdk. 1 Alb., hvoraf han aarligt svarede 6 Rlkr. 4 Mk. i rede Penge samt forrettede "1 Dags Slet, 1 Dags Høst samt Ægter". (Jordebog over Røfstrup Gods 1772.)

Niels Thomsen

er født 1727 i Katrevel, Strellev Sogn, og han døde samme Sted 1803 og blev begravet d. 11. Februar, 76 Aar gammel.

Han blev døbt d. 13. Juli 1727 i Strellev Kirke, baaret af Niels Skrædders Hustru, og Faddere var Niels Jensen, Christen Christensen, Johanne Christensdatter og Dorthea Marie.

Niels Thomsen, der boede i Katrevel, var gift 2 Gange, men om hans første Hustru, med hvem han havde Sønnen Peder Nielsen, vides kun, at hun blev begravet d. 9. November 1772 i Strellev, 44 Aar gammel. Hendes Navn har det ikke været muligt at konstatere.

Niels Thomsen blev gift anden Gang 1773 i Strellev med Smededatteren Ane Cathrine Henriksdatter fra Vium.

Niels Jørgensen

54

nævnes 1785 som Fæster af Lindeballegaard i Lindeballe Sogn sammen med Major C.H.N. Rodenburg; 2 Aar senere var Niels Jørgensen blevet afløst af Hans Petersen, og hans videre Skæbne er ukendt.

Han blev gift d. 19. Oktober 1758 i Nørup Kirke med

Karen Christensdatter

55

Hun er født ca. 1727 i Trollerup, Nørup Sogn, og hun døde 1789 i Lindeballe og blev begravet d. 22. Februar, 62 Aar gammel.

Jens Schougaard

58

er født ca. 1738, og han døde 1788 i Peder Hvidtfeldtsstræde, København, og blev begravet d. 2. April paa Frue Kirkegaard, 50 Aar gammel.

Han var Skriver ved Den kgl. Porcelainsfabrik.

Jens Schougaard var gift første Gang med Johanne Cathrine Blangsten; ved Skiftet efter hende 1779 opgives Ægteparret at have været gift i 18 Aar.

Den 30. Juni 1786 blev Jens Schougaard gift anden Gang i Trinitatis Kirke med

Else Sørensdatter Bruun

59

Hun opgives i Folketællingen 1787 at være 34 Aar gammel, og hun maa saaledes være født 1753. Familien boede ved den nævnte Folketælling i Klædebo Kvarter, Peder Hvidtfeldtsstræde 134, og Jens Schougaard anføres som "Nummerur paa Porcelainsfabrikken".

Den 4. April 1788 foretoges Forsegling og Registrering af Boet efter Jens Schougaard, som efterlod sig Ehken Else Sørensdatter Bruun og Datteren Johanne Cathrine; af afdødes tidligere Ægteskab med Johanne Cathrine Blangsten var der ingen Livsarvinger. Ehken fik Boet ekstraderet d. 1. December 1788. (Hof- og Stadsrettens Skifteforseglingsprotokol 2 C /976.)

er født ca. 1700, og han døde d. 24. Januar 1789 i Svaldergaarden, Københavns Øster Kvarter, og blev begravet d. 30. Januar paa Skt. Nicolai gl. Kirkegaard, 89 Aar gammel.

Johan Eilert Rønnow gjorde Tjeneste i Kavalleriet i 16 Aar, heraf en Tid som Kyrassér i Odense, hvorefter han - fra 1751 - var Strandridder (Toldembedsmand, der skulde forhindre Smugleri) paa Strækningen fra Tuborg til Pappirmøllen. Ved Hustruens Død 1776 siges han at være "afskediget Strandløber", og i Skiftet 1789 omtales han som "forrige Strandridder og tilsidst Pensionist".

Han blev troløvet d. 29. September 1727 i Johan Daniel Getreuers Hus i Odense og gift d. 18. November samme Aar i Skt. Knuds Kirke, Odense, med

Elisabeth Margretha Getreuer

Som Forlover for Bruden optraadte hendes Far, Maler Johan Zachariassen (Getreuer).

Elisabeth Margrethe Getreuer er født 1707 i Skt. Knuds Sogn, og hun døde 1776 og blev begravet d. 24. Februar paa Gentofte Kirkegaard.

Hendes Daab fandt Sted d. 3. Februar 1707 i Skt. Knuds Kirke; Christian von Grønnings Hustru bar hende til Daaben, Martinus Bogbinders Hustru gik hos, og Faddere var Magister Elias Naur, Niels Mule, Jens Skytte og Jens Kremmers Hustru.

Blandt Embedsansøgninger til Rentekammeret findes følgende:

"Stormægtigste, allernaadigste Arve-Konge og Herre:

Da jeg nu udi 2de Aar har været Strand Rider udenfor Københavns Øster Port og imidlertid med ald Flid opagtet Deris Kongl. Majestæts Høje Interesse, som er de Herrer Told- og Consumptions Inspecteurer bekjendt, men den Tid nu er forbi, som jeg er antaget paa, og jeg ingen Gage mere er tillagt:

Allernaadigste Konge! Jeg har aldrig nogen Tid forsømt Deres Majestæts Tjeneste, men tidlig og sildig været paa Færde at observere Deres Majestæts Interesse, og jeg nu sidder her med Hustru og 6 smaa Børn i største Armod, og om jeg nu skal afgaa, nødes jeg at gribe til Bettelstaven: saa tildrister jeg mig i allerdybeste Underdanighed at bede, at Deres kongl. Majestæt allernaadigst vilde lade mig fremdeles være Strand Rider enten her eller paa Amager. Hvor jeg allerunderdanigst forsikrer nøje at skal observere Deres kongl. Majestæts Tjeneste og til min Død er

Deres kongl. Majsts. allerunderdanigste og ringeste

Tjener
Johan Eyller Rønnow.

Kiøbenhavn, 6. April 1753."

Godt 6 Aar senere, d. 19. September 1759, indsendte Johan Eilert Rønnow atter en Ansøgning til Kongen; den findes i Samlingen af Skrivelser i Rentekammeret og lyder saaledes:

"Stormægtigste, Allernaadigste Arve-Konge og Herre!

Som ieg udi Aaret 1751 d. 6te April efter allerunderdanigste Ansøgning allernaadigst blev forundt Strand-Ridder Tjenesten imellem Thueborg og Papiers Møllen, hvilken Tieneste ieg efter min allerunderdanigste Pligt haver beopagtet med ald mulig Flid baade Dag og Nat, som ieg ej paatvivler at mine høje Supplieurer (?) med mig attesterer, ligesom ieg og i værende Tild haver gjort adskillig anseelig Confiscation, og deraf nydt min Andeel, som ieg mestendeel haver tilsat ved at faae Oplysninger af Vedkommende, hvor saadan Vahre kunde antreffes, og altsaa ikke haver kunnet anvende noget deraf til min og mines Nytte, og desuden koster det mig aarlig at underholde min Hest paa Stalden til min allernaadigst anfortroede Tienestes nøjere Beopagtning herved et 50 Rdlr., og naar ieg samme tillige med en ringe Deel til mine Klæder fra min allernaadigste tillagde Gage fradrager, bevidner ieg for Gud i Himlen, at ieg ikke kand beregne meere til mig, Hustru og Børns nødtørftige Underhold end 20 Rdlr., som Gud i Himlen er bekiendt, at det falder mig besværlig at nyde daglig Nødtørftighed. Thi fordrister ieg mig herved allerunderdanigst og allerydmyst at bede, at Deres kongl. Maiestæt af medfødt Naade og Clemence allernaadigst ville forunde mig Tillæg til den mig allernaadigst forundte Gage, at ieg efter min allerunderdanigste Pligt kan holde min Hest paa Stald for at desto bedre at beopagte min allernaadigst forundte Tieneste, hvilket ieg med ald Flid og af alle mulige Kræfter skal efterstræbe og vigelere for som en troe og ærekær Tiener egner og anstaar.

I allerunderdanigste Haab om allernaadigst Bønhørelse henlever ieg

Deres kongl. Maiestets

allerunderdanigste og pligtskyldigste tro Tiener

J.E. Rønnow.

Kiøbenhavn, 19. Septbr. 1759."

Sammen med dette Brev til Kongen findes følgende til Rentekammerets Embedsmænd:

"Deres Excellencer, Høj-Velbaarne, Velædle og Velbaarne, Højædle, Velædle og Velbyrdige Herrer Præses og samtlige Directeurer for de kongl. Financer og Tilforordnede udi det Højlovlige Cammer Collegio, Naadige og Højstbydende Herrer:

Efter Deres Excellencer, Velbaarenheder og Velbyrdigheders naadige Høj-Formaaenhed falder herved min underdanigste og allerydmygste Begiering og Bøn at ville naadigst recommendere denne min medfølgende allerunderdanigste Memorial for Hans kongl. Majestæt om en allernaadigst Bønhørelse, hvor jeg dog allerunderdanigst er forvisset om at blive bønhørt udi. - Ligesom jeg og forsikkert om De Velædle Hr. Told- og Consumptions Inspecteurs Høj-gunstig Recommendation om min Opførsel udi min allernaadigst forundte Tieneste, som ieg med al mulig Flid efter min allerunderdanigste Pligt haver beopaget, og skal stedse lade mig være angelegen som en troe og ærkiær Tjener egner og anstaar til sidste Aandedræt. - Hvorom alt ieg underdanigst er forventende en naadig og Høj-Formaaenheds Recommendation og Bønhørelse udi. Som stedse med mine skal udbede den Himmelske Belønning for, som den, der stedse med al Veneration og Hengivenhed forbliver

Deres Excellencer Højvelbaarenheders, Højædle og Velbaarne og samtl. høje Herrers

Underdanigste og ringe Tiener

J.E. Rønnow.

Kiøbenhavn d. 19. September 1759."

I Hof- og Stadsrettens Forseglingsprotokol 1785-1789, 2 C, ses indført Skifte efter Johan Eilert Rønnow:

"1789 31/1 Skifte i Svaldergaarden efter forrige Strandrider og tilsidst Pensionist Johan Eilert Rønnow, som har boet tilleje her og er død her 24-1. Tilstede var den afdødes Søn, Tømmermand af Holmens faste Stoks 3. Classe Nr. 21 Hans Diderich Rønnow, som tilkendegav, at den afdøde har hensiddet i uskiftet Bo efter hans for 14-15 Aar siden afdøde Hustru Elisabeth Margrethe Getreuer, med hvem han har haft 6 Børn, nemlig: 1. Comparenten. 2. Johan Berndt Rønnow, som er død og har efterladt sig 2 Børn, nemlig Carl Frederik, 6 Aar, og en Datter, hvis Navn Comparenten ikke erindrer, som er 5 Aar gl. 3. Christian Peter Rønnow, som ogsaa er død og har efterladt sig 2 Sønner, nemlig: Andreas, 14 Aar, og Berndt, 10 Aar. 4. en Datter Elisabeth Johanne Rønnow, Enke efter Tjener og Lysestøber Riis her i Staden. 5. en Datter Christiane Caroline Rønnow, som er død og har efter Ægteskab med Gartner Didige her i Staden efterladt sig 3 Børn, nemlig: en Søn, hvis Navn og Alder Comparenten ikke vidste, en Datter Birgitte, ugift, og en do. Caroline, 10 á 11 Aar gl. 6. en Datter Marie Sophie Rønnow, ligeledes død og har af Ægteskab med Hyrekuskekarl Abraham Brochmand efterladt sig en Datter Kirstine Birgitte, gift med en Hyrekuskekarl her i Byen, navnlig Søren Fynboe.

Dernæst anviste Comparenten tilligemed Husvæerten Skomagermester Jacob Assmussen Stervboets Tilhørende vurderet til 15 Rdlr. 2 Mk. 8 Sk. samt resterende

Pension 5 Rdlr. 6 Sk., som Hans Diderich Rønnow havde faaet udbetalt af Particulier-Cassen. (Skal være: Particulær-Kassen = Kongens egen Kasse.) Indboet og Pensionen blev ekstraderet Hans Diderich Rønnow, som havde betalt Begravelsesomkostningerne med 42 Rdlr. 2 Mk. 8 Sk."

Christen Eriksen

96

boede i Gammelby, Ringive Sogn, i første Halvdel af det 18. Aarhundrede; han blev begravet d. 8. Januar 1743 paa Ringive Kirkegaard.

Hans Hustru, hvis Navn ikke kendes, blev begravet d. 11. Maj 1741 i Ringive, 78 Aar gammel.

Christen Egsgaard

102

boede i Egsgaard, Ringive Sogn; han nævnes 1721.

Thomas Nielsen

104

der boede i Katrevel, Strellev Sogn, er født ca. 1684 og han døde 1763 i Katrevel og blev begravet d. 1. Maj paa Strellev Kirkegaard.

er formentlig født omkring 1670; han lod sig som ung hverve til Hertugen af Württembergs Kyrassérregiment og gjorde senere Tjeneste ved andre tyske Kyrassérregimenter, sidst ved Schuvarths, der i engelsk Sold deltog i Kri- gen i Flandern, og i hvilket han blev forfremmet til Kvartermester, den fi- neste Underofficerstilling.

Fra Knud Knudsen Rønnow nedstammer utvivlsomt de fleste om ikke alle nu- levende Rønnow'er. (Personalhistorisk Tidsskrift 11. Rk. 2. Bd.)

Johan Zachariassen Getreuer

162

oftest kaldet Johan Zachariassen Mahler, var Malermester i Odense i første Halvdæl af 1700-Tallet.

Han var gift med

Marie Danielsdatter

163

som døde 1725 i Odense.

I Odense Byfogeds Arkiv Skifteprotokol ses Side 343 indført Skifte ef- ter Marie Danielsdatter. Det hedder heri bl.a.:

"Anno 1725 den 12. Aprilis indfandt sig Skifteforvalteren Hr. Raadmand Hans Poulsen, Kongl. Majestæts Byfoged Jens Pedersen og By og Raadstueskri- ver Morten Møller udi Stervboen efter Marie Daniels Daatter, Johan Zachari- asen Mahlers for at registrere og vurdere, hvis den sal. Kone sig efterladt haver til den Retmæssige og bevislige Gields Afbetaling og Skifte og Delings Holdelse imellem den sal. Kones efterladte Arvinger bemeldte Johan Zachari- asen Mahlers deris sammen hafte Børn, nemlig Johan Daniel Getreuer, Malene Getreuer, 26 Aar gammel, men ugift, Elisabeth Margrethe Getreuer, 18 Aar, Christen Peter Getreuer, 15 Aar, af hvilke Arvinger var til Stede Johan Za- chariasen og dennes ældste Son Johan Daniel Getreuer og hans trende umyndige Søskende."

Af Boets Værdier skal nævnes: 1 rundt Egebord med Skuffe under, 2 lange Træstole, 3 højryggede Stole, 1 lille Skrin, 1 stor Kiste, 1 gammeldags Seng med gult Omhæng, en Del Dyner og andet Sengetøj, 1 Messingfyrfad og 1 Mes- singkedel, 1 rund Kobberkedel, 1 Malmmorter med Støder, 1 hollandsk Kouskaal, 1 Vinkrus med Laag, 1 Par store Messinglysestager, 1 lille Messingkedel, 2

blaa og hvide hollandske Fade, 6 Skilderier og 5 mindre do.

Ejendommen, som var beliggende i Vestergade "mellem Hans Konraths Kaabersmedehuus paa den vestre og Josias Skomagers paa den ostre Side", havde 6 Fag til Gaden og 12 Fag til Gaarden; den var 2 Loft (Etager) høj. Huset blev af de to Haandværksmestre, der optraadte som Vurderingsmænd, takseret til 410 Rdlr.

Løsøret vurderedes til 77 Rdlr. 4 Mk. 6 Sk.; hertil lagdes 14 Rdlr. for nogle Søluknapper, 4 Søluskeer og en sølvbeslagen Stok, som Enkemanden havde pantsat hos Amtsforvalter Lauge Lund, og 5 Rdlr. for 1 Hørgarnslagen, 1 Borddug, 1 Søluske og $\frac{1}{2}$ Dusin Søluknapper, som var i Pant hos Farver Urban Jensen.

Boets Aktiver udgjorde ialt 506 Rdlr. 4 Mk. 6 Sk., mens Gælden beløb sig til 212 Rdlr. 3 Mk. 8 Sk. Resten, 294 Rdlr. o Mk. 14 Sk., fordeltes med 147 Rdlr. o Mk. 7 Sk. til Enkemanden, 49 Rdlr. o Mk. 2 $\frac{2}{6}$ Sk. til hver af de to Sønner og 24 Rdlr. 3 Mk. 1 $\frac{1}{6}$ Sk. til hver af de to Døtre.

Sønnen Christian Peter Getreuer bosatte sig senere i København, hvor han blev kgl. Hofmaler og Forgylder; han oprettede 1776 Legatet: "De Getreuerske Stiftelser i København". (Se Afsnittet bagest i Bogen).

er født ca. 1630, og han døde 1684 i Kerteminde og blev begravet d. 9. November i Kerteminde Kirke.

Hans Døbenavn var Knud Knudsen, men da han (ifølge Røskilde Kathedralskoles Regensprotokol for 1637-1730) d. 12. April 1651 blev immatrikuleret ved Kathedralskolen, anføres han med Tilnavnet Rønnovius, en Latinisering af Navnet paa hans Føde- eller Hjemsted, Rønneby i Blekinge, Sverige. 1653 immatrikuleredes han ved Københavns Universitet med samme Tilnavn, men i et Pergamentdiplom, dateret d. 11. Marts 1661 og udstedt af Professor Joachim Røsenow, kaldes han Canutus Rønnow. Knud Knudsen har saaledes uretmæssigt ombyttet det ham givne Tilnavn Rønnovius med Navnet paa den uddøde adelige Familie Rønnow og ikke alene tilegnet sig denne Slægts Navn, men ogsaa dens Vaaben. Selvom saadant Navnerov ingenlunde var ualmindeligt paa den Tid, har Knud Knudsen dog ikke haft helt god Samvittighed, for i en Ansøgning af 20. Juli 1676 til Kong Christian V underskriver han sig "Knud Knudsen Rønneby", mens han i en Ansøgning af 3. April 1677 underskriver sig "Knud Knudsen Rønnow". Endelig har han i en Ansøgning til Kongen af 20. November 1680 underskrevet sig "Knud Knudsen R." og overladt det til Majestæten at udtyde, hvad dette R. skulde betyde.

I Aarene 1659-1660 var Knud Knudsen ansat i Lund-Bispen Peder Winstrups Hus som "studiorum director". Han skulde lede Undervisningen og selv undervise i Musik, Sprog og Fægtning; hans Elever var den nylig adlede Biskops Søn og delvis hans Datter. Aar 1660 blev Knud Knudsen "rector scolæ" i Kristianstad, men nogle Aar efter, vistnok 1664, afskedigedes han af den nævnte Biskop, fordi Byens Borgere fremsatte en Del graverende Beskyldninger imod ham. Knud Knudsen blev derefter Borgmester i den af Christian IV Aar 1600 anlagte lille By Kristianobel, og senere fik han desuden Fuldmagt som Tingsfoged og Herredsdommer i Østre Herred. I 1671 eller 1672 modtog Knud Knudsen sin Afsked som Borgmester paa Grund af Uegnethed uden at faa nogen anden Tjenestestilling til Erstatning; ogsaa Herredsdommerembedet blev ham frataget.

Under den skaanske Krig (1675-1679) var Knud Knudsen Inspektør ved de skaanske Godser Tundbyholm, Smidstrup og Ondslunde, og d. 11. September 1680 blev han udnævnt til Borgmester i Kerteminde, hvilken Post han beklædte indtil sin Død, de to sidste Aar som Eneborgmester.

Han var gift med

som i et Missive, dateret København d. 5. April 1689, begærede, at hendes Svoger Hans Nielsen Odder, "Borger og Indvaaner udi Kierteminde" maatte varetage hendes Interesser paa Skiftet efter hendes afdøde Mand, da hun ikke selv kunde være til Stede.

Foruden Enken efterlod Knud Knudsen sig Børnene Biørn Knudsen, Anna Catrine Knudsdatter og Knud Knudsen. (Personalhistorisk Tidsskrift 11. Rk. 2. Bd. Sd. 100 ff.)



Efterkommere
efter
Christian Peter Getreuer Micheelsen
og
Kristine Marie Nielsen

I. Louise Frandsine Micheelsen

født d. 18. Maj 1892 i Erritsø, gift d. 3. Oktober 1914 i Fredericia med Dusinius Christian Nielsen, Overportør, født d. 17. December 1893 i Fredericia, død d. 13. November 1959 i Fredericia, Søn af Ledvogter Niels Mikkelsen og Hustru Kirsten Marie Mikkelsen.

Bosat: Calvinsvej 52, Fredericia.

L.F.M. blev uddannet ved Husgerning; kom senere i Lære som Væverske hos Bloch & Andresen, Fredericia, og arbejdede her indtil Giftermaalet.

D.C.N. lærte Møllerfaget, aftjente sin Værnepligt i Slagelse 1913, var genindkaldt under første Verdenskrig, begyndte 1914 som Stationsarbejder ved D.S.B., blev senere Portør og Overportør og virkede som saadan indtil 1958, da han søgte sin Afsked paa Grund af Sygdom. Byggede 1923 Ejendommen Calvinsvej 52.

A. Erna Kristine Marie Nielsen, født d. 18. Januar 1915 i Fredericia, gift d. 15. Maj 1936 i Fredericia med Ewald Petersen, Vicevært, født d. 19. November 1912 i Fredericia, Søn af Murermester Søren Petersen og Hustru Sørine Magdalene Thuesen.

Bosat: Nørrebrogade 32 A, Fredericia.

E.K.M.N. blev uddannet ved Husgerning og arbejdede ved dette indtil Giftermaalet.

E.P. stod i Murerlære 1926-1930, arbejdede ved Faget forskellige Steder i en halv Snes Aar; drev derefter Cigarforretning i Fredericia indtil 1958, da han fik Ansættelse som Vicevært.

1. Elgil Petersen, Fabriksarbejder, født d. 30. Marts 1937 i Fredericia, gift d. 3. Oktober 1959 i Fredericia med Anny Marie Hou Hansen, født d. 1. April 1936 i Tullebølle paa Langeland, Datter af Arbejdsmand Aage Hou Hansen og Hustru Klara Emilie Nielsen.

Bosat: Kongensgade 28 A, Fredericia.

E.P. var efter endt Skolegang beskæftiget ved Landbruget i ca. 1½ Aar, stod i Lære som Kleinsmed i Fredericia 1953-1957, aftjente sin Værnepligt i København 1957-1958 og har siden arbejdet paa Filetfabrikken

Rahbekfisk, Fredericia.

A.M.H.H. er uddannet ved Husgerning.

a. Aksel Hou Petersen, født d. 11. Oktober 1959 i Fredericia.

2. *Asger Petersen, Fabriksarbejder, født d. 4. Maj 1940 i Fredericia.*

Bosat: Nørrebrogade 32 A, Fredericia.

3. *Søren Petersen, født d. 25. Februar 1948 i Fredericia, død som 11-årig.*

4. *Lars Petersen, født d. 21. Marts 1950 i Fredericia.*

B. *Ragna Louise Rønnow Nielsen, født d. 11. April 1917 i Fredericia, gift d. 29. Januar 1938 i Fredericia med Henry Johannes Jepsen, Togfører, født d. 10. April 1915 i Fredericia, Søn af Landmand Julius Zakarias Jepsen og Hustru Marie Nielsen.*

Bosat: Luthersvej 46, Fredericia.

R.L.R.N. er husholdningsuddannet; var i en Aarrække - indtil Giftermaalet - Vaskeriassistent paa By- og Amtssygehuset i Fredericia.

H.J.J. stod i Lære som Automekaniker 1931-1936, aftjente derefter sin Værnepligt ved Marinen, genoptog Mekanikerfaget efter Hjemsendelsen, fik 1939 Ansættelse som Stationsarbejder ved D.S.B. med Station i Taulov, forflyttedes 2 Aar senere til Fredericia, udnævntes til Portør, blev 1942 Togbetjent i Brande, kom samme Aar tilbage til Fredericia, udnævntes kort efter til Jernbanepakmester i Nyborg, kom 1951 igen tilbage til Fredericia, modtog 1956 Udnævnelse til Togfører med Station i København og kom 1957 atter til sin Fødeby.

1. *Erik Rønnow Jepsen, Seminarieelev, født d. 19. Juni 1938 i Fredericia, gift d. 18. Oktober 1958 i Fredericia med Vivi Ellis Linder, Kontorassistent, født d. 24. August 1939 i Fredericia, Datter af Bestyrer Svend Alf Linder og Hustru Elvira Margrethe Lenskjold.*

Bosat: Hessgade 23, Middelfart.

E.R.J. tog Realeksamen fra Fredericia Gymnasium 1956; blev derefter optaget paa Kolding Seminarium. Sløjdlærereksamen fra Askov Sløjdscole Sommeren 1960.

V.E.L. tog Realeksamen fra Fredericia Gymnasium 1955, blev derefter ansat ved Post- og Telegrafvæsenet i Bramminge, kom efter et Aars Forløb

til Middelfart og blev Kontorassistent dér 1960.

2. Else Rønnow Jepsen, født d. 15. November 1944 i Fredericia.

C. Licci Gurli Rønnow Nielsen, født d. 9. August 1926 i Fredericia, gift d. 8. November 1947 i Fredericia med Carl Sigfried Schmidt Hansen, Overpakmester, født d. 22. Juli 1916 i Skærbæk, Sønderjylland, Søn af pens. Landpostbud Ludolf Conrad Anton Hansen og Hustru Marie Schmidt.

Bosat: Calvinsvej 52, Fredericia.

L.G.R.N. blev uddannet ved Husgerning, var Elev paa en Syskole 1944 og arbejdede derefter som Syerske indtil Giftermaalet.

C.S.S.H. tog Præliminæreksamen i Løgumkloster 1931, udlærtes som Smed 1936, aftjente sin Værnepligt i Sønderborg 1937, blev ansat som Postbud i Løgumkloster 1941, bestod Overpakmesterprøven i København 1944, stationeredes i Fredericia 1945 og har siden 1946 været Overpostpakmester her.

1. Bjarne Rønnow Hansen, født d. 10. Maj 1949 i Fredericia.

2. Jan Rønnow Hansen, født d. 12. Juni 1953 i Fredericia.

II. Christian Micheelsen

Lokomotivfører, født d. 17. Oktober 1893 i Erritsø, gift d. 8. Marts 1919 i Brande med Mette Kirstine Kristiansen Tarp, født d. 23. August 1897 i Søby, Rind, Datter af Husmand Christen Christiansen (Tarp) og Hustru, Distriktsjordemoder Mariane Madsen.

Bosat: Egeskovvej 122, Fredericia.

C.M. kom 1906 i Smedelære hos Smedemester Niels Madsen, Fredericia, hvor han var i 5 Aar, arbejdede som Svend i Kolding i et halvt Aars Tid, kom derefter tilbage til Fredericia, hvor han arbejdede hos A. Goth & Sønner, senere hos Smedemester Lindeballe, indkaldtes til Militærtjeneste ved Kystartilleriet 1914, hjemsendtes som Sergent af Reserven 1916, fik efter Hjemsendelsen Ansættelse paa Centralværkstedet i Aarhus, begyndte senere som Lokomotivfyrbøderaspirant, forrettede Tjeneste i Frederikshavn, Aalborg, Randers, Ryomgaard, Aarhus og Brande og kom derefter omkring 1919 til Fredericia, hvor han siden har været, bortset fra et halvt Aar i Lunderskov i Anledning af Forfremmelse til Lokomotivfører. Var 1934 i 2 Perioder paa Motorskole i København, hvor han tog Certifikat til alle Motorvognstyper; har senere virket som Kørelærer paa Damplokomotiver i en halv Snes Aar.

M.K.K. kom allerede som 9-10-aarig ud at tjene i Sommerhalvåret, var efter Konfirmationen i Huset hos en Søster og havde senere Plads hos Branddirektør Grabow, Silkeborg, samt hos en Maskinfabrikant samme Sted.

A. Egon Getreuer Micheelsen, Ingeniør, født d. 5. Juni 1920 i Fredericia, gift d. 30. Marts 1958 i Fredericia med Lilian Mechlenborg Nørulf, født d. 23. Februar 1935 i Vejle, Datter af Magasinforvalter Aage Nørulf og Hustru Ejva Margrethe Mechlenborg.

Bosat: Fælledvej 79, Fredericia.

E.G.M. tog Realeksamen fra Grove-Rasmussens Realskole i Fredericia, stod i Smede- og Maskinarbejderlære hos H.M. Synkesen & Søn, Fredericia, i Tiden 1936-1940 og dimitteredes fra Odense Maskinbygningsteknikum 1945; blev efter diverse Ansættelser hos H.M. Synkesen & Søn, Chr. Jensens Sølvvarefabrik, Fredericia, og Hagemesters Maskinfabrik, Snoghøj, endelig ansat

paa Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik A/S, Fredericia.

L.M.N. tog Realeksamen fra Fredericia Gymnasium 1953, var Elev paa Ernst Voss Fabrik A/S, Fredericia, i 2½ Maaned og derefter Telefonistinde ved Jydsk Telefon-Aktieselskab indtil 1958.

1. Lars Peter Christian Getreuer Micheelsen, født d. 5. August 1959 i Fredericia.
2. Poul Erik Getreuer Micheelsen, født d. 13. Marts 1961 i Fredericia.

B. Christian Getreuer Micheelsen, Overtoldassistent, født d. 6. Juli 1922 i Fredericia, gift d. 30. August 1958 i Harboøre med Grethe Elise Kjeldsen, født d. 31. August 1937 i Hirtshals, Datter af Toldvagtmester Aksel Kristian Kofod Kjeldsen og Hustru Ella Marie Andersen.

Bosat: Rødager Allé 32 B, Vanløse.

C.G.M. tog Realeksamen fra Grove-Rasmussens Realskole 1939, blev antaget som Toldelev i Fredericia 1940, udnævntes til Toldassistent 1946 og Overtoldassistent 1958; har bl.a. gjort Tjeneste i København, Horsens, Nykøbing Sjælland og Randers, fra 1958 i Finansministeriet, Departementet for Told- og Forbrugsafgifter. Var paa Højskoleophold i Frankrig (Rambouillet) i 1956 og paa fagligt Studieophold paa den franske Toldskole i Paris 1957-1958 og 1959-1960. Har været Formand for henholdsvis Modelflyveklubben og Svæveflyveklubben i Fredericia nogle Aar; aktiv Svæveflyver 1943-1957, heraf nogle Aar som Bestyrelsesmedlem og Flyvelærer i Nykøbing Sjælland Flyveklub; deltog 1952 i Verdensmesterskaberne i Svæveflyvning i Madrid.

G.E.K. tog Præliminæreksamen i Hadsund 1953, begyndte derefter som Elev paa Toldkontrollen samme Sted og blev 1958 Kontorassistent ved Inspektoratet for Øl- og Spiritusbeskatningen i København; Ophold i Frankrig 1959-1960.

III. Heinrich Micheelsen

Maskinarbejder, født d. 11. Oktober 1895 i Erritsø, gift d. 4. December 1924 i Taulov med Marie Jensine Madsen, født d. 5. Januar 1898 i Drejens, Eltang, Datter af Husmand Mads Peder Madsen og Hustru Louise Jensine Severine Schjødt. Bosat: Havepladsvej 33, Fredericia.

H.M. udlærtes 1915 som Maskinarbejder hos H.M. Synkesen & Søn, Fredericia, arbejdede derefter bl.a. et Par Aar i Frankrig og sejlede ca. et halvt Aar, kom tilbage til Danmark 1921, indkaldtes til Aftjening af Værnepligt ved Marinen 1922, arbejdede efter Hjemsendelsen et Par Aar hos Hansen & Schrøder, Kolding, blev ansat ved D.S.B. 1926, havde Station i Vamdrup og Padborg indtil 1936 og har siden været i Fredericia.

M.J.M. havde forskellige Pladser ved Husgerning indtil Giftermaalet.

A. Erik Micheelsen, Elektrofører, født d. 8. April 1925 i Kolding, gift d. 18. Februar 1950 i Fredericia med Lissi Hilda Højgaard Jørgensen, Socialraadgiver, født d. 17. Februar 1925 i Aarhus.

Bosat: Molbechsvej 14, Valby.

E.M. blev uddannet som Maskinarbejder hos H.M. Synkesen & Søn, Fredericia, 1940-1944, var Ekstrahaandværker ved D.S.B. 1944-1947, afbrudt af Militærtjeneste ved Luftmarinen 1946, Lokomotivfyrbøderaspirant 1947-1949, Lokomotivfyrbøder i Slagelse 1949-1950 og i Fredericia 1950-1953; derefter Elektrofører i København.

1. Bo Getreuer Micheelsen, født d. 6. Marts 1955 i København.

2. Aye Getreuer Micheelsen, født d. 6. Marts 1955 i København, død d. 9. Marts samme Aar.

IV. Dorteia Marie Micheelsen

født d. 12. December 1897 i Fredericia, gift d. 12. December 1919 i Fredericia med William Clausen, Vognopsynsmand, født d. 20. August 1895 i Fredericia, død d. 20. August 1961 i Fredericia, Søn af Væver Hans Peter Vilhelm Clausen og Hustru Johanne Marie Nielsen.

Bosat: Johannes Jensens Allé 6, Fredericia.

D.M.M. blev uddannet som Væverske hos Bloch & Andresen, Fredericia, lærte desuden Husvæsen hjemme og ude og arbejdede senere som Polerer paa Ernst Voss Fabrik A/S, Fredericia, indtil Giftermaalet.

W.C. blev udlært som Væver hos Bloch & Andresen, aftjente sin Værnepligt i Slagelse 1914-1916, havde derefter forskelligt Arbejde indtil 1919, da han begyndte ved D.S.B., fik fast Ansættelse som Remisearbejder 1920, avancerede senere til Vognopsynsmand, forflyttedes til Odense 1939 og kom 1942 tilbage til Fredericia, hvor han boede indtil sin Død; søgte 1956 sin Afsked paa Grund af Sygdom. W.C. var i Bestyrelsen for Remisearbejdernes Fagforening 1936-1938.

A. Sonja Wilhelmine Clausen, født d. 10. December 1920 i Fredericia, gift d. 25. November 1941 i Odense med Helge Juel Pedersen, Gartner, født d. 21. November 1910 paa Himmelbjerggaarden, Ry, Søn af Forstander Peder Frederik Pedersen og Hustru Jenny Jensen.

Bosat: Frantz Hansens Allé 13, Fredericia.

S.W.C. var efter endt Skolegang beskæftiget ved Husgerning i et Aars Tid; havde derefter Ansættelse i Trikotageforretning indtil Giftermaalet.

H.J.P. lærte Gartnerfaget, var et halvt Aar paa Aarslev Havebrugsskole, arbejdede derefter som Gartner forskellige Steder, købte som 25-aarig Gartneri i Fredericia og driver stadig dette, idet han desuden siden 1942 har været beskæftiget som Banearbejder ved D.S.B.

1. Anne-Marie Juel Pedersen, Husassistent, født d. 24. Maj 1942 i Fredericia.

Bosat: Frantz Hansens Allé 13, Fredericia.

A-M.J.P. blev nysproglig Student fra Fredericia Gymnasium 1961.

2. Olav Juel Pedersen, Gartner, født d. 28. Maj 1943 i Fredericia.

Bosat: Frantz Hansens Allé 13, Fredericia.

3. Peder Juel Pedersen, født d. 6. Maj 1945 i Fredericia.

4. *Ejvind Juel Pedersen, født d. 7. November 1946 i Fredericia.*
5. *Bodil Juel Pedersen, født d. 11. Juni 1950 i Fredericia.*
6. *Dorit Juel Pedersen, født d. 11. Marts 1955 i Fredericia.*

B. *Vera Irena Clausen, født d. 11. Juni 1924 i Fredericia, gift d. 28. April 1946 i Fredericia med Frank Veile, Navneændring fra Frank Veile Jensen 1925, Tømrer, født d. 4. Januar 1923 i Fredericia, Søn af Tømrer Thorvald Veile og Hustru Clara Thomine Dorthea Christensen.*

Bosat: Huslodsvej 6, Fredericia.

V.I.C. virkede efter endt Skolegang et Aars Tid som Ekspeditrice i Odense, arbejdede ca. 1 Aar paa Fredericia Garveri og var derefter ansat paa Tra-bergs Sølv- og Pletvarefabrik A/S, Fredericia, indtil 1946; havde efter Giftermaalet Ansættelse hos Bloch & Andresen i et Aars Tid.

F.V.J. stod i Lære hos Tømrermester N.A. Stein, Fredericia, 1940-1944, arbejdede som Svend hos Hansen & Petersen, Fredericia, i 4 Aar, afbrudt af Tjeneste ved C.B.U. 1945-1946, var derpaa ansat hos Walther Nielsen, Fredericia, indtil dennes Død 1957, og har siden haft Ansættelse hos Tømrermester Richard Schou, Fredericia. Er Optræder i Sygekassen for Murere og Tømrere.

1. *Frank William Veile, født d. 16. Januar 1943 i Odense, død d. 24. Juli 1959 i Fredericia.*
2. *Linda Elisabeth Veile, født d. 22. August 1949 i Fredericia.*
3. *Jeannie Veile, født d. 19. Juli 1958 i Fredericia.*

C. *Annelise Clausen, født d. 7. November 1930 i Fredericia, gift d. 9. December 1949 i Fredericia med Ove Charles Sørensen, Maler, født d. 25. Oktober 1923 i Fredericia, Søn af Lokomotivfører Martin Sørensen og Hustru Anna Marie Petersen.*

Bosat: Råhbeksvej 34, Fredericia.

A.C. afsluttede Skolegangen med Realeksamen 1947, virkede derefter som Kon-torist hos B.P. og Post- og Telegrafvæsenet i Fredericia; har efter Gifter-maalet været ansat hos Boghandler Kloch, Fredericia.

O.C.S. stod i Malerlære i Fredericia 1942-1946, drev selvstændig Forretning

i 1 Aar, arbejdede et Aars Tid paa Banesektionen i Fredericia og er nu ansat i Malerfirmaet P. Jensen & Søn, Fredericia. O.C.S. er Medlem af Dansk Musikerforbund.

1. Susan Chantal Sørensen, født d. 19. Maj 1952 i Fredericia.

2. Jan Poul Sørensen, født d. 30. Oktober 1953 i Fredericia.



*Louise Frandsine Micheelsen
Dusinius Christian Nielsen
(I)*



*Christian Micheelsen
Mette Kirstine Kristiansen Tarp
(II)*

*Heinrich Micheelsen
Marie Jensine Madsen
(III)*



*Dorthea Marie Micheelsen
William Clausen
(IV)*

V. Marinus Micheelsen

Møbelsnedker, født d. 21. Maj 1900 i Fredericia, gift d. 14. Juni 1924 i Fredericia med Alma Eline Petersen, født d. 10. Juni 1904 paa Fredericia Søndermark, Datter af Teglværksarbejder Andreas Christian Petersen og Hustru Karen Jensen.

Bosat: Dalegade 8, Fredericia.

M.M. blev uddannet som Møbelsnedker 1914-1918; har i de sidste 30 Aar arbejdet hos Tømrermester S. Carstensen, Fredericia. Købte 1947 Barndomshjemmet i Dalegade, men flyttede først hjem ved Moderens Død i 1952.

A.E.P. arbejdede som Væverske hos Bloch & Andresen, Fredericia, indtil Giftermaalet; har iøvrigt udelukkende været beskæftiget ved Husgerning.

A. Børge Erhardt Robert Getreuer Micheelsen, Værktøjsmager, født d. 20. Maj 1925 i Fredericia, gift d. 26. Marts 1949 i Fredericia med Birgit Christensen, født d. 9. December 1926 i Tornby ved Hjørring, Datter af Tavlemester Søren Ejstrup Christensen og Hustru Ida Jensine Dorthea Hansen.

Bosat: Prinsensgade 42 B, Fredericia.

B.E.R.G.M. arbejdede efter endt Skolegang et Par Aar ved Gartnerfaget; blev 1942-1946 uddannet som Værktøjsmager hos A/S Nielsen & Jepsen, Fredericia, hvor han stadig arbejder. Aftjente sin Værnepligt i Aarhus og Tyskland 1947-1948.

B.C. er uddannet ved Husgerning; har desuden været beskæftiget som Ekspeditrice i Schou's Varehus, Fredericia.

1. Per Getreuer Micheelsen, født d. 3. Juni 1953 i Fredericia.

VI. Theodor Micheelsen

født d. 8. December 1903 i Fredericia, død d. 13. April 1910 i Fredericia.

VII. Alexander Theodor Rønnow Micheelsen

Maskinarbejder, født d. 24. Maj 1907 i Fredericia, død i Juli 1931 i Fredericia, gift 1929 i Fredericia med Erna Kristiane Frederiksen, født d. 13. Marts 1908 i Middelfart, død 1940 i Middelfart.

Bosat: Fredericia.

A.T.R.M. blev uddannet som Maskinarbejder i Fredericia, hvor han arbejdede indtil sin Død; havde privat Hobbysmedeværksted i Dalegade 8.

E.K.F. havde forskellige Pladser ved Husgerning, bl.a. i Middelfart og København; arbejdede efter A.T.R.M.s Død hos Bloch & Andresen, Fredericia. E.K.F. blev gift anden Gang 1933 med Urmager Rasmussen, Brande, hvilket Ægteskab opløstes 1938.

A. Gerda Rønnow Micheelsen, født d. 19. December 1929 i Fredericia, gift d. 1. December 1948 i København med Poul Regnar Jørgensen, Knytter og Væver, født d. 15. Juli 1925 i Middelfart, Søn af Fabriksarbejder Holger Jørgensen og Hustru Ane Petrea Kristensen.

Bosat: Enebygatan 9, Norrköping, Sverige.

G.R.M. var efter endt Skolegang beskæftiget som Ekspeditrice, havde senere Plads som Gangpige paa Amts- og Bysygehuset i Middelfart; fik efter Ankomsten til Sverige 1955 Arbejde paa Fjernsynsfabrikken Nefa i Norrköping.

P.R.J. aftjente sin Værnepligt ved Feltartilleriet i Aarhus 1946-1947, arbejdede derefter i en Glarmesterforretning i København, rejste 1955 til Sverige og arbejder nu paa et Væveri i Norrköping.

1. Hanne Rønnow Jørgensen, født d. 23. Marts 1949 i København.

2. Ulla Rønnow Jørgensen, født d. 9. April 1951 i Middelfart.

3. Jørgen Rønnow Jørgensen, født d. 11. December 1952 i Middelfart.

B. Inger Rønnow Micheelsen, født d. 4. April 1931 i Fredericia, gift d. 6. Januar 1951 i Vonsild med Kristian Marinus Petersen, Gartner og Fabriksarbejder, født d. 30. Januar 1928 i Vonsild, Søn af Gaardejer Holger Barfod og Hustru Marie Birgitte Petersen.

Bosat: Brovejen 17, Middelfart.

I.R.M. havde efter endt Skolegang bl.a. Plads som Medhjælper i en Børnehave; var senere beskæftiget som Gangpige paa Amts- og Bysygehuset i Middelfart indtil Giftermaalet.

K.M.P. arbejdede en Tid ved Landbruget, var Elev paa Skanderup Efterskole pr. Lunderskov Vinteren 1944-1945, blev derefter uddannet som Gartner, aftjente sin Værnepligt i Fredericia 1949, genoptog Gartnerfaget efter Hjemsendelsen og har siden 1950 desuden arbejdet paa Nordiske Kabel- og Traadfabriker A/S, Middelfart. Købte eget Hus i Middelfart 1951 og overtog 1960 sin nuværende Ejendom.

1. Kirsten Rønnow Petersen, født d. 17. Juli 1951 i Middelfart.

2. Poul Rønnow Petersen, født d. 25. Februar 1955 i Middelfart.

3. Birgit Rønnow Petersen, født d. 10. Juli 1956 i Middelfart.

VIII. William Rønnow Micheelsen

Snedker, født d. 1. Juli 1909 i Fredericia, gift d. 25. Februar 1938 i Fredericia med Inger Margrethe Dupont Nielsen, født d. 23. Maj 1913 i Fredericia, Datter af Læderhandler Niels Carl Rudolf Nielsen og Hustru Eline Kirstine Dupont.

Bosat: Gefionsvej 17, Fredericia.

W.R.M. stod i Snedkerlære 1923-1928 og aftjente sin Værnepligt i Fredericia 1930-1931; har arbejdet hos Tomrermester S. Carstensen, Fredericia, i en længere Aarrække.

I.M.D.N. afsluttede Skolegangen med Realeksamen; virkede derefter som Kontorist ved Post- og Telegrafvæsenet i Fredericia indtil Giftermaalet.

A. Jørgen Rønnow Micheelsen, født d. 9. April 1940 i Fredericia.

Bosat: Gefionsvej 17, Fredericia.

B. Holger Rønnow Micheelsen, født d. 15. August 1944 i Fredericia.

Bosat: Gefionsvej 17, Fredericia.



*Marinus Micheelsen
Alma Eline Petersen
(V)*



*Alexander Theodor Rønnow Micheelsen
Erna Kristiane Frederiksen
(VII)*



*William Rønnow Micheelsen
Inger Margrethe Dupont Nielsen
(VIII)*

