



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



SLÆGTSBOG

for
efterkommere
efter
Eskild Rasmussen
født 1820
hjulmand i Saksild

Hvad af fædres saga findes,
bør af efterslægten mindes.

Dansk Slægtsforskning

Fredericia

1961

FORORD.

Ved udarbejdelse af denne slægtsbog er anvendt kirkebøger, folketællingslister, lægdsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, tingbøger, personalhistorisk litteratur og endvidere materiale, som har været i slægtens besiddelse.

For anetavlen gælder det, at hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt – kirkebøger eller arkivalier findes ikke – eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. I sådanne tilfælde er også omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Kildehenvisninger er kun anført, hvor kilden ikke er logisk. For en persons fødsels-, vielses- og dødsdata vil kilden normalt være det pågældende sogns kirkebog, et skøde vil normalt være fra det pågældende herreds skøde- og panteprotokol osv.

Gamle dokumenter og lignende er afskrevet direkte, og de fejl m.v., der forekommer i originalen, vil altså også forekomme i afskriften.

De i ældre kirkebøger anvendte latinske søn- og helligdagsbetegnelser er omregnet til kalenderdatoer.

Ved stednavne er, hvor de ikke forekommer som citat fra arkivalier, anvendt den stavemåde, som benyttes i Post- og Telegrafvæsenets Adressebog.

I lister over faddere og forlovere anvendes som regel den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågældende kirkebog, da det vil føre for vidt at identificere hver enkelt fadder eller forlover.

Da mange arkivalier endnu er utilgængelige for årene efter 1890, beror bogens oplysninger efter dette år hovedsagelig på meddelelser fra slægtens medlemmer og er altså ukontrolable gennem arkivalier.

Navne og data på nulevende personer er så vidt muligt anført efter egne opgivelser, og der kan derfor forekomme tilfælde, hvor f.eks. søskendes efternavne er stavet forskelligt.

Hvor oplysninger om nulevende personer er ufuldstændige, skyldes dette almindeligvis ubesvarede forespørgsler eller ukendte adresser, så forespørgsel ikke har været mulig.

Efterslægtstavlen er opbygget på følgende måde: Børnene af de personer, som efterslægtstavlen går ud fra, er betegnet med romertal. Hvert romertals børn er betegnet med stort bogstav, hvert stort bogstavs børn er betegnet med arabertal, og hvert arabertals børn er betegnet med lille bogstav. Små bogstavers børn betegnes med arabertal efterfulgt af en parentes.

I forhold til stamfaderen er romertal altså børn, store bogstaver børnebørn, arabertal oldebørn osv. Af hensyn til overskueligheden er der lavet indrykninger ved hvert generationsskifte.

For efterslægtstavlen gælder det i øvrigt, at fødesognet almindeligvis anføres efter selve fødestedet, hvilket dog ikke gælder købstæder eller større kendte lokaliteter, hovedstaden og udlandet.

I øvrigt takker vi slægtens medlemmer for den velvilje, man har vist os under bogens udarbejdelse, og udtrykker vort håb om, at denne slægtsbog må blive til glæde for såvel nulevende som kommende generationer.

DANSK SLÆGTSFORSKNING
Fredericia

Anetavler
for
Eskild Rasmussen
og
Johanne Nielsdatter

Eskild Rasmussen

er født d. 22. Marts 1820 i Saksild, og han døde d. 9. Oktober 1906 i Saksild og blev begravet d. 16. Oktober.

Han blev gift d. 19. November 1847 i Saksild med

Johanne Nielsdatter

Forlovere ved Vielsen var Gaardmand Niels Eriksen og Jacob Simonsen, begge af Saksild.

Johanne Nielsdatter er født d. 8. Marts 1812 paa Hylken Mark, Bjerager Sogn, som Datter af Gaardmand Niels Pedersen og Hustru Mette Rasmusdatter, og hun døde d. 11. November 1889 i Saksild og blev begravet d. 19. November.

Hun blev hjermedøbt d. 12. Marts 1812 og fremstillet i Kirken d. 12. April samme Aar; Jomfru Margrethe Kaslund i Præstholm bar Barnet, og Faddere var Juul Juulsen af Randlev, Jens Rasmussen af Boulstrup og Knud Jensen af Søby.

Eskild Rasmussen ernærede sig som Hjulmand i Saksild.

Anetavle
for
Eskild Rasmussen

er født 1779 i Svejgaard, Bjerager Sogn, og han døde d. 17. Februar 1837 i Saksild Sogn, hvor han var Gaardmand, og blev begravet d. 26. Februar.

Han blev døbt d. 16. Maj 1779 i Kirken, baaret til Daaben af Søren Rasmussens Hustru af Nølev, og Faddere var Ole Erichsen, Niels Nielsen, Niels Hansen, Rasmus Bertelsen og Anders Smed.

Rasmus Jensen Svejgaard blev gift d. 7. Juni 1804 i Bjerager Kirke med

Christiane Rasmusdatter

Hun er født 1782 i Bjerager By og Sogn, og hun døde d. 30. April 1849 i Saksild Sogn og blev begravet d. 7. Maj.

Hun blev døbt 2. Pinsedag 1782 i Bjerager Kirke sammen med Tvillingsøsteren Maren. Gudmødre var Jens Tydskers Hustru fra Odder og Hans Nielsens Hustru fra Halkær. Faddere var Anders Willumsen, Hans Nielsen, Halkær, Michel Christensen, Dyngby, Knud Mortensen, Boulstrup, Jens Balle, Ole Erichsen, Ole Jensen, Johan Michelsen, alle af Bjerager, samt Jens Frandsen, Halling, og Niels Sørensen, Smederup.

Af Hads-Ning Herreders Skifteprotokol 1835-1846, Fol. 77 b, fremgaar det, at der d. 15. Marts 1837 blev afholdt Skifte efter Rasmus Jensen Svejgaard. Til Stede ved Skifteforretningen var bl.a. Christiane Rasmusdatter, der mødte med sin Lavværg, Gaardmand Rasmus Pedersen af Boulstrup. De Tilstedeværende var enige om, at Enken ikke kunde blive boende i Gaarden, hvortil hun ikke engang havde det fornødne Stødekorn. Man fandt det raadeligst, at Ejendommen blev realiseret saa snart som muligt. Konditionerne var i det væsentlige følgende:

- 1) Eiendommen kan tiltrædes saasnart det første Bud er approberet, hvortil forbeholdes 2 Timer efter Auctionen.
- 2) Af Kjøbesummen kan 800 Rdlr. Sølv blive staaende i Eiendommen imod Obligation paa 1. Prioritet til Steensballegaards Overformynderie paa Kjøberens Bekostning og iøvrigt saaledes sikret som Overformynderen forlanger: af Resten af Kjøbesummen betales 200 Rdlr. i Juni Termin d.A. og Resten i December næstefter med $\frac{1}{2}$ Aars Renter af denne Rest, alt til Incassator, Skifteforvalteren.
- 3) Enken betinger sig for sin Livstid Aftægt saaledes som en Fortegnelse, som ved Auctionen fremlægges, udsiger. Overensstemmende med denne maa en Aftægts Contract udstædes og tinglæses i Juni Termin d.A.
- 4) I Kjøbet følger den Fourage, som findes ved Gaarden, samt Gjødningen og

muur- og nagelfaste Pertinentier. Kjøberen betaler Skatterne fra 1ste Julii d.A.

5) I Henseende til Løsørerne finder de sædvanlige Conditioner Sted.

Den første Auktion blev afholdt d. 22. Marts 1837 paa Hads-Ning Herreders Kontor, men der meldte sig ingen Liebhavere. Gaardens Hartkorn opgives her at være 3 Tdr. 3 Skp. 3 Fjdk. samt et Tørveskifte i Morsholm Mose med Hartkorn $3/4$ Alb. Det oplyses, at "Placaten" havde været indrykket i Aarhus Stiftstidende og var blevet bekendtgjort ved Kirkestævne.

Den 29. Marts 1837 blev der igen afholdt Auktion paa Herredskontoret, men heller ikke ved den Lejlighed meldte der sig nogen Liebhavere.

Ved den tredie Auktion, der blev afholdt d. 4. April 1837, blev Gaarden solgt til Erik Nielsen af Saksild, som blev højstbydende med 1400 Rdlr. Tørveskiftet blev solgt særskilt for 50 Rdlr.

Der blev ved samme Lejlighed afholdt Løsøreauktion, der indbragte 484 Rdlr. 4 Mk. 4 Sk.

Den 13. Juni 1837 indføres følgende i Skifteprotokollen:

"Aar 1837 den 13de Juni blev en Skifteret sat paa Hads-Ning Herreders Contoir af den ordinaire Skifteforvalter Justitsraad Lanng i Overværelse af Vidnerne Nyeholm og Jørgensen, hvor da blev foretaget Skiftet efter Rasmus Jensen i Saxild.

Ifølge de med Arvingerne vedtagne Conditioner er Stervboegaarden solgt den 4de April og udragt til 1400 Sldl., af hvilket Beløb Kjøberen skal indbetale 800 Rdlr. Sedler til Steensballegaards Overformynderie eller derfor til samme udstæde Obligation. Resten af Kjøbesummen 600 Rdlr. indbetales ved Skytten Jensen af Veilslund, for hvem Gaardmand Erich Nielsen af Saxild havde ladet sig tilslaae Stervboegaarden i Commission. For denne Indbetaling blev ham meddeelt Quitting. Dernæst udbetalte Skifteretten til Gaardmand Eskild Jensen i Bjerager 200 Rbd. skriver To Hundrede Rigsbankdaler Sedler ifølge Conditionerne i Afdrag paa hans 2de Obligationers Beløb, som tilsammen er 450 Rdlr. For denne Afbetaling gjælder Eskild Jensens Underskrift her i Protocollen som Quitting. Bemeldte Eskild Jensens Fordring for de resterende Renter for flere Aar vil blive afgjorde ved en Skiftesamling med Arvingerne med det Første. Forretningen sluttet.

Lanng.

Eske Jensen.

Vidner: Nyeholm. Jørgensen."

Skiftet blev afsluttet d. 30. November 1837, og herom hedder det i Skifteprotokollen:

"Aar 1837 den 30te November blev paa Herredscontoiret foretaget Skiftet

efter Rasmus Jensen i Saxild i Overværelse af Nyholm og Jørgensen, hvilket sidst er behandlet i denne Protocol fol. 86. Som Lavværg for Enken Christiane Rasmusdatter var mødt Gaardmand Rasmus Pedersen af Boulstrup; saa var og mødt som Formynder for de umyndige og befuldmægtiget for den myndige Søn Gaardmand Eske Jensen af Bjerager, der er Broder til den afdøde. Boets samtlige Eiendele ere realiserede ved Auction, i hvilken Anledning fremlagdes cautionsattest og en Opgjørelse for Incassationen af Løsørerne. Disse Documenter lyder saaledes:

De paagjældende erklærede at de ikke vidste noget videre at beregne Boet til Indtægt, end det som ved Auction er indkommen.

Indtægten bliver saaledes:

a. Kjøbesummen for Gaarden	1400 Rdlr. o Mk. o Sk.
b. For Tørveskiftet i Morsholt Mose	34 " o " o "
c. Løsørerne efter den fremlagte Opgjørelse	471 " 2 " 1 "
d. Renter af Kjøbesummen for $\frac{1}{2}$ Aar	<u>0 " 4 " 0 "</u>
	1906 Rdlr. o Mk. 1 Sk.

Det bemærkedes, at Kjøbesummen for Gaarden forsaavidt samme overstiger de 800 Rdlr., der hæftede paa denne til Steensballegaards Overformynderi og hvilke Kjøberen ifølge Conditionerne var forpligtet til selv at afgjøre med Creditor er i Juni Termin d.A. med Samtykke af Boets Vedkommende indbetalt til Skifteretten og hvoraf altsaa ikke kan være nogen Rente at beregne.

Udgivt:

1. Til Steensballegaards Overformynderie hæfter efter Panteobligation som Gaardens Kjøber indfrier og hvilket Beløb ham er decourteret i Kjøbesummen	800 Rdlr. o Mk. o Sk.
2. Til Eske Jensen i Bjerager af 29. December 1823 med Rente fra Udstædelsens Dato til afvigte 11te Juni Termin, ialt $13\frac{1}{2}$ Aar, som udgjør	250 " o " o "
3. Til Dito efter Obligation af 1ode Juni 1828 med Rente fra Udstædelsen til afvigte Juni Termin, er 9 Aar, som udgjør	135 " o " o "
4. Den afdødes Broder Tjenestekarl Niels Jensen har tilgode uden Beviis samt resterende Løn for et Aar til 1. Mai sidst	200 " o " o "
5. Sønnen Jens tilgode, uden Beviis	72 " o " o "
6. Ungkarl Rasmus Nielsen i Bjerager ligeledes	48 " o " o "
	14 " o " o "
	35 " o " o "
	<u>25 " o " o "</u>
	1579 Rdlr. o Mk. o Sk.

Transport	1579 Rdlr.	0 Mk.	0 Sk.
7. Ungkarl Rasmus Olesen i Saxild ligeledes	10 "	0 "	0 "
8. Den Afdødes Broder Peder Jensen Bjerager ligeledes	25 "	0 "	0 "
9. Til Svigersønnen Jacob Simonsen	3 "	0 "	0 "
Skifteforvalteren har udbetalt:			
10. Til Kammerraad Terndrup Tiendepenge for 1836 efter Quittering som her fremlagt	17 "	3 "	6 "
11. Renter for et Aar til Juni Termin sidst af de 800 Rdlr. til Steensballegaards Overformynderie efter herved fremlæggende Quittering med	32 "	0 "	0 "
12. Skatterne af Eiendommene for første Halvaar 1837	17 "	4 "	13 "
Mod denne saaledes anførte Gjæld havde Lavværge og Formynder intet at erindre			

1694 Rdlr. 2 Mk. 3 Sk.

13. Skiftets Bekostninger:

a. Sallair	19 Rdlr.	3 Mk.	10 Sk.
b. Beskrivelse	3 "	0 "	12 "
c. Bekræftelse	0 "	5 "	0 "
d. Justitsfondet	4 "	4 "	3 "
e. Revisionscontoiret	6 "	3 "	0 "
f. Kongens Kasse	1 "	1 "	3 "
g. Stemplet Papiir til Skiftebrevect beregnet til 300 Rdlr. bliver No. 4 første Klasse	2 "	0 "	0 "
h. Den fremlagte Amtstueattest	2 "	0 "	1 "
i. Vidner ved de forskjellige Skiftesamlinger, Vurderingsmændene samt for Skiftetilsigelser	5 "	0 "	0 "
k. For Skifterettens Uleilighed ved Opgjørelse med Boets Creditorer	10 "	0 "	0 "
l. Udslettelsen af de tvende Obligationer til Eske Jensen i Bjerager med stempled Papiir til Begjæringens Udsl.	2 "	0 "	0 "

56 Rdlr. 5 Mk. 13 Sk.

Transport	1684 "	2 "	3 "
ialt	1741 Rdlr.	2 Mk.	0 Sk.

Boets Indtægter fradraget Udgifterne giver igjen 164 Rdlr. 4 Mk. 1 Sk.

Deraf tilfalder Enken Halvparten med 82 Rdlr. 2 Mk., og Resten deles mellem Børnene saaledes:

1. Sønnen Jens Rasmussen myndig	11 Rdlr.	4 Mk.	9 1/7 Sk.
2. Do. Rasmus Rasmussen mindreaarig	11 "	4 "	9 1/7 "
3. Do. Eske Rasmussen 17 Aar	11 "	4 "	9 1/7 "
4. Do. Niels Rasmussen 7 Aar	11 "	4 "	9 1/7 "
5. Datteren Maren givt med Husmand Knud Ottesen i Rørth	5 "	5 "	4 4/7 "
6. Do. Johanne givt med Husmand Mathias Sørensen ibd.	5 "	5 "	4 4/7 "
7. Do. Ane givt med Jacob Rasmussen paa Saxild Mark	5 "	5 "	4 4/7 "
8. Do. Sidsel, ugiwt	5 "	5 "	4 4/7 "
9. Do. Benedicte Antonette ugiwt	5 "	5 "	4 4/7 "
10. Do. Mariane, 11 Aar	5 "	5 "	4 4/7 "
	<hr/>		
	82 Rdlr.	2 Mk.	0 Sk.

Enkens Anpart blev udbetalt til Lavværgeren, som ved Underskriwt qviterer for Modtagelsen. Eske Jensen af Bjerager som i Juni Termin sidst har modtaget fra Skifteretten til Afdrag paa hans Tilgodehavende 200 Rdlr. blev nu udbetalt det han iøvrigt efter Opgjørelsen har

Krav paa, nemlig 45 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk.

ligesom denne Mand og modtog samtlige Børns Arvelodder, der blive at anvende til deres Fornødenheder under hans Tilsyn, og saa vidt de er umyndige af ham igjen at udbetale til vedkommende myndige Arvinger, med ialt

82 " 2 " 0 "

Fremdeles modtog Eske Jensen og lovede igjen at udbetale til de Vedkommende de under Udgifterne No. 4, 5, 6, 7, 8 og 9

160 " 0 " 0 "

For Modtagelse af de anførte Summer og indgaaede Forpligtelser qvitterede Eske Jensen ved sin Underskriwt her i Protocollen.

Skiftet er saaledes sluttet.

Lanng.

Eske Jensen.

Rasmus Pedersen.

Vidner: Nyholm. Jørgensen."

der nævnes med Tilraavnene Balle og Kiellergaard, er født 1747 i Balle, Odder Sogn, og han døde 1802 i Svejgaard, Bjerager Sogn, og blev begravet d. 1. Marts.

Hans Daab fandt ifølge Kirkebogen Sted d. 3. September 1747 i Odder Kirke, men der nævnes ingen Faddere.

Jens Rasmussen blev gift d. 22. November 1776 i Bjerager Kirke med

Maren Eskesdatter

5

eller Eskildsdatter. Hun er født 1755 i Svejgaard, og hun døde samme Sted 1804 og blev begravet d. 20. Februar.

Hun blev døbt d. 20. April 1755 i Bjerager Kirke, baaret til Daaben af Degnens Hustru, og Faddere var Michel Eschildsen, Niels Hansen, Jens Nørgaard og Erich Olesen.

Jens Rasmussen Balle overtog 1776 Svigerfaderens Gaard, Svejgaard. Den i Anledning af Overdragelsen oprettede Kontrakt er indført i Skøde- og Panteprotokollen for Hads-Ning Herreder 1757-1793, Fol. 221-222, og lyder:

"I den Hellig Treefoldigheds Navn og med vores Høygunstige Herskabs Samtykke haver jeg underskrevne Eske Nielsen i Bierager Sveigaard indgaaet og sluttet følgende Contract med Jens Rasmussen Kiellergaard, som er i min Tieneste, paa mit Fæstes og Steds Afstaaelse og det paa følgende Conditioner:
1. Tilstaaer jeg Eske Nielsen herved at imodtage og beholde Jens Rasmussen Kiellergaard, paa den maade, at hand i Guds Navn ægter Min Eheste Datter, og tiltræder Gaarden, naar jeg ej selv finder for godt at svare den længere, ifølge det ham af vores Gunstige Herskab meddeelte Fæstebrev, og Jens Rasmussen imidlertid at tiene mig for Aufl Karl, og nyde den Løn som vi kand synes at hand kand være tient med. De Gilder og slige Bekostninger, som imidlertid skulle falde for ham og min Datter, besørger jeg og min Kone, da jeg Eske Nielsen Selv som meldt svarer Gaardens Indtægter og udgifter, saa længe jeg lyster og vil.

2. Naar jeg Eske Nielsen skulle blive til sinds ej at forrestaa Gaarden længere, imodtager Jens Rasmussen den med eet og alt, ligesom den er og forfindes, hvorimod jeg og min Kone nyder vores Ophold, saa længe Gud vil vi skal leve, med Føde og Klæde, Reenlighed, Tilsyn, Befordring og anden Bequæmlighed og Opvarthing, som vi efter vores Tilstand og paa vores Alderdom kand have nødig, og efter vores Død besørger vi en Christelig og Skikkelig Jordefærd, hvorimod alt hvad vi efterlader Os skal være og tilhøre vores

Sviger Søn og Datter, eller hvem derpaa stedet Opfylder denne Contract.

3. *Men om saa skulle skee, at jeg Eske Nielsen og min Kone ey skulle blive tiisinds at holde Dug og Disk med Vores Sviger Søn og Datter, da udtager og forbeholder vi Os til Huusværelse Kors Stuen og et lidet Kammer næst ved, med Loftet, som Indrettes med Skaarsten og en Nye Jern Kakkelvæn, som vi udtager af en der er paa stødet, tillige med anden indrætning som vi til vores Bequemmelighed kand have nødig, af Boeskab udtager vi 2de Stønge med behørig Støngeklæder, Een indlagt Dragkiste, Een stor gl. Ege Kiste med Naun M.H.S., En brun Ege Kiste, En blaae Ditto Kiste og et fur Skriin, Eet Hængskab, Eet Rund Bord, 4re Træe Stoele, En heel Øl Tønde, 2de halv dito med smaae Tøys af Træe Vahre og Steen Tøys til vores fornøden Brug, 2de Nye Mæssing Kiæder, 1 Mindre ditto, 4 Mæssing Stager, 1 Fyr Bækken, 4re Tinfade, 6 Tallerkener, alt Sølvet forbeholder vi Os efter Eget Gotbefindende. Der foruden Nyder vi frie Adgang til Bryggerset, med fornøden Brug af Kiedler og Kar, Oven, Skaarsten, Kiølle med videre.*

4. *Til aarlig Ophold Nyder jeg og min Kone saa længe vi begge lever: 5 Tønder Rug, 1 Tønde Erter, 6 Tønder Malt, 4 Skiepper Byg-Gryn, 2 Skiepper Hvede Gryn, 1 Lispund Oste, 1 Liispund Smør, 2 Feedesviin som kand veye 8 lispund, 8 Feedesviin, en Koe og otte Faar, som vi selv udtager, der Foedres og Græsses lige med Stedets Creaturer, Derforuden 2 Læs Høe, eller Et Eng-Skifte, kaldes Overdrift, En skieppe Hørfroe Sæde aarlig, saa forbeholder vi Os den Øster Have med træer og Homlsted, som holdes indgiærdet og Homlstedet stængret, De 3de smaae Gylling Ebler i den Nordre Have for Enden paa den gal (der staar tydeligt gal, men hvad Meningen er, vides ikke), og en Pøde Quist i Haven, saa og et lidet støkke Jord i Årtehaven, efter den gl. Hesel, forbeholder vi til vores Brug den Frugt derpaa kand avles.*

5. *Vi gamle holdes Skattefrie, og en Pige til vores tjenste og Opværtning, naar vi det behøver, og især om min Kone skulle falde mig fra, Frie Heste og Vogne i Beylelig tiid, til vores Fornødne Kiørsel og Befordring, samt en Hæst at Riide naar jeg synes, som holdes bequem efter min tilstand og som jeg kand være tiendt med. - Frie Adgang til vores fornøden Ildebrand at bruge af Tørve og Træ som tilreedes saaledes at vi kand bruge det; hvilke foreskrevne Ophold Jens Rasmussen Kiøllergaard, eller hvem der Beboer Stedet, svarer Os saalænge vi begge lever, men efter den Ehes Død, nyder den Længstlevende ikkun det halve af Opholden ligesom brugeligt er, og naar det saa behager Gud, ved Døden at henkalde os begge, besørger den sidste en Skikkelig og Hæderlig Jordefærd, hvorimod Jens Rasmussen eller hvem ved Stedet der Opfylder denne Contract, skal tilhøre, hvad Vi efterlader os af Levende og Dødt, dog at vi selv forbeholder Os frie Raadighed over Vores Eget saalænge*

vi lever sammen Begge, og er ved Sund fornuft og eftertanke. - At denne Contract saaledes i Enig Kiærlighed af Os indgaaed og sluttet, og Uryggelig af Os skal holdes og efterleves, bekræftes herved under vore Egne Hænders underskrift.

Datum Bieragger d. 26de Junii Anno 1776.

Jens Rasmussen. Sørren Pedersen. Niels Simonsen.

Denne Contract er af mig Aprobored, som herved tilstaaes under min Haand.

Aakier d. 3ote Augusty Anno 1776.

Sl. Lassons B.A. Rosenørn.

Læst ved Rettens Holdelse paa Hads Ning Herreders Ting Mandagen d. 1ode May 1784. Test.

N. Holmer.

Samme dag Protocolleret og udi skiøde protocollen ord til andet paa folio 221. Test.

H. Møller."

Ved Folketællingen 1787 havde Jens Rasmussen og Hustru 4 hjemmeboende Børn, nemlig: Esche, 10 Aar, Rasmus, 8 Aar, Niels, 6 Aar, og Peder, 1 Aar.

De havde følgende Tjenestefolk: Morten Hansen, 24 Aar, Rasmus Jacobsen, 16 Aar, Karen Rasmusdatter, 24 Aar, Anne Andersdatter, 24 Aar, og Ole Jørgensen, 55 Aar, alle ugifte. Om Ole Jørgensen oplyses det, at han var "Fød Døv og Dum".

Rasmus Bertelsen

6

er født ca. 1730, og han døde d. 30. Maj 1814 i Bjerager By og Sogn og blev begravet d. 5. Juni.

Han blev gift d. 16. Juni 1763 i Bjerager Kirke med

Johanne Christensdatter

7

hvis Forhold er ukendte.

Rasmus Bertelsen betegnes ved sin Død som Opholdsmand, forhen Gaardmand og Sognefoged. Han fik 1787 tilskødet sin tidligere Fæstegaard i Bjerager By. Skødet, der findes indført i Skøde- og Panteprotokollen for Hads-Ning Herreder 1757-1793, Fol. 28ob, lyder:

"Jeg Christian Friderich Tønne v. Lyttichau, Herre til Aakiær og Dybvad, Deres Kongelig Majest. bestalter Kammerherre, Giøre Vitterlig at have Solt

og afhændet ligesom Jeg og hermed Stælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til Rasmus Bertelsen i Bierager og hans Arvinger den Gaard i Bierager By han hidtil som Fæster har beboet. Hvilken Gaard med ald sin Rette Tilliggende i Bye og Marck, af Ager og Eng, vot og tørt i hvad Nafn haves, og andre Rettigheder efter Lov og Forordninger, skal være bemelte Rasmus Bertelsen og Arvinger til fuldkommen Ejendom overdraget for den accorderede Kiøbe-Summa 880 Rdlr., siger Aatte Hundrede og firesindstyve Rigsdaler, hvorfor mig ved hans af Dags dato udstæde Pante Obligation er gived Valuta. Thi forbinder Jeg mig og Arvinger at frie, frelse og hiemle Rasmus Bertelsen og Arvinger bemeldte Gaard for alles Tiltale, ligesom jeg og Arvinger for fremtiden ey heller i samme Gaard og tilliggende haver mindste Lod, Deel, Ret eller Rettighed, men allene at tilhøre Rasmus Bertelsen og Arvinger.

Til Bekræftelse under min Haand og Segl samt de med mig til Vitterlighed underskrevne.

Aakier den 5te December 1787.

C.F.T. v. Lyttichau.

S. Fogh.

Til Vitterlighed: M. Laurentii.

At ingen Kiøbe-Contract, skriftlige Conditioner eller noget andet Document, om dette Kiøb imellem os er oprettet, eller af andre paa vores Vegne, bekræftes herved.

C.F.T. v. Lyttichau. Rasmus Bertelsen.

Læst ved Rettens Holdelse paa Hads Ning Herreders Ting Mandagen den 10. December 1787. Testerer

Nicolay Holmer.

Samme Dag Ord til andet udi skiøde protocollen paa Folio 280 indført.
Testerer

Hans Møller."

I samme Protokol indføres følgende Dokumenter:

"Jeg underskrevne Rasmus Bertelsen boende i Bierager Bye, tilstaaer herved Ret Vitterlig at værd skyldig at være til Højvelbaarne Hr. Kammerherre Lyttichau paa Aakier een Capital 880 Rdlr., hvilke Aatte Hundrede og Firesindstyve Rigsdalers Giæld kommer af den Handel, som jeg i Dag har giort med Højbemelte Hr. Cammerherren om min iboende Gaard i Bieragger Bye, der staar for Hartkorn, Ager og Eng 4 Tdr., af hvilken Capital jeg aarlig til hver Kyndelmisse eller 2den Februar svarer 4re pro Cento i Hr. Creditors eget Huus, saa lenge samme Capital hos mig bliver bestaaende, der ellers med et half Aars loulig opsigelse paa enten af Siderne, skadesløs af mig

og Arvingerne til Høybemeldte Hr. Creditor og Arvinger eller hvem dette mit Pantebrev med Rætte ihændehaver, skal vorde indbetalt til paafølgende Wiborger Snapsting, men at der tillige betaales Renter af Capitalen paa 2den Februar - at Regne til Betalingerne i Terminen skeer. Og paa det at Høybemelte Hr. Creditor eller dette Pantebrevs Loulige Ejere kand vorde betrygget om Skadesløs Betaling i alle Muulige Tilfælde, Saa pantsætter jeg herved med første prioritets Pante Rettighed samme min iboende Gaard med aldens Hartkorn, Agger og Eng og Bygninger alt med samme Ræt og Rettighed som den mig i Dag er tilskiødet og solgt, som jeg forbinder mig at holde i forsvarlig stand at intet med føje derpaa skal være at udsætte alt saaledes som forordning af 15. Januar 1701 udfordrer.

Endvidere pantsætter jeg med første prioritets Pante Rettighed ald min Besætning Ud og Indboe som alt uden formindskelse til Pantehavernes Sikkerhed ligeledes skal blive holt i forsvarlig stand.

Til opfyldelse heraf forbinder jeg mig og Arvinger een for alle og alle for een som herved under min Haand i 2de Vitterligheds Mænds Nærværelse tilstaaer, Og kand dette mit udgifne Pantebrev læses til tinge naar og hvor behages uden mig dertil at indkalde.

Aakiær den 14. December 1787.

Rasmus Bertelsen.

Til Vitterlighed efter Begiæring: M. Laurentii. S. Fogh.

Læst ved Rettens Holdelse paa Hads Ning Herreders Ting Mandagen den 10. December 1787. Test.

Nicolay Holmer.

Samme Dag udi Justiceprotocollen antegnet, og ord til andet udi skiøde- og panteprotocollen paa Folio 280 et 281 indført - Testerer

Hans Møller."

"Underskrevne Rasmus Bertelsen Self Ejer af paa-boende Gaard i Bieragger, tilstaaer hermed ret vitterlig Giæld skyldig at være til Velærværdige og Høylærde Herr Jens Hartmann, Sogne Præst til Røndløv og Bieragger Meenigheder, den Summa Gangbar Mynt 675 Rdlr., Siger Sex Hundrede halffierdesindstyve og fem Rigsdaler, som hand mig i indeværende Aars Snapstings Termin til min Gaards Indkiøb laant og medforstragt haver. Thi lover og forpligter jeg herved mig og mine Arvinger, een for alle og alle for een, igien at betale bemelte Capital til hvilket Aars Snapstings Termin samme fra enten af Siderne efter eet foregaaende halv Aars opsigelse vorder løskyndiget, imidlertid saa lenge Capitalen hos mig er bestaaende, haver jeg deraf aarlig Rænte 4re pro Cento hvert Aars 4. Juny. Og paa det Velbemelte Hr. Creditor og Arvinger eller denne Forskrifnings Rette Ejer disto bedre kan være for-

sikret om Capital, Renter og alle Omkostningers Redelig betaling, Pantsætter jeg herved med Første Prioritets Ret min paaboende og tilhørende Selfejergaard her i Bieragger Bye, Bieragger Sogn, Hadtzheret, Aakier Amt, som staar for Hartkorn, Agger og Eng 4 Tdr. med sin Bygning, Rettighed og Herlighed i Marck og Bye alt saaledes som jeg ved Skiøde fra S.T. Herr Kammerherre v. Lüttichau dateret 1ste December 1787 samme er solt og overdraget; dernæst pantsætter jeg paa lige priorité min Ind- og Udboe, Besætning og Inventarium, Intet undtagen af hvad Naun næfnes kan, hvilken Gaard med Bygning, Herlighed og Rettighed, Ind- og Udboe, Besætning og Inventarium og videre skal være, skal være velbemelte Hr. Creditor og Arvinger tryg og Sikker underpant og forsikring for oftmelte Capital 675 Rdlr. med Rente og Omkostninger, indtil den sidste med den første skilling skadesløs er vorden afbetalt. Skulle jeg imod formodning med Renten til rette tiid udeblive, enten forringe Pantet, eller samme ej i forsvarlig stand holde, skal Capitalen uden foregaaende Opsigelse være løskyndiget og Hr. Creditor være berettiget paa loulig Maade at tiltræde Pantet og derudi søge sin Betaling. Saa oftmelte Hr. Creditor og Arvinger eller denne min Panteforskrivnings rette Ejere, af mig og mine Arvinger, herud inden skal være uden Skade og skadesløs holden i alle optenkelige Maader.

Til Bekræftelse haver jeg ey allene denne min forskrivning, som hvor og naar behages paa min Bekostning til Tinge kan læses og protocolleres uden videre varsel egenhændig underskreven men endog til ydermere Vitterlighed anmodet Degnen Sr. Thomas Torsøe i Randsløv og Forvalter Skou ved Rodstens-eje med mig at ville underskrive og forsegle.

Datum Bieragger den 4de Juny 1788.

Rasmus Bertelsen.

Til Vitterlighed efter Begjæring underskriver og forseglers H. Skou og

Tomas Torsøe.

Læst ved Rettens Holdelse paa Hatz Ning Herreders Ting Mandagen den 16. Juny 1788. Testerer

Nicolay Holmer."

"Rasmus Bertelsens til Hr. Kammerherre von Lyttichau udgivne Pante Obligation af Dato 1. December 1787 blef i Retten fremlagt, hvorpaa af højstbemeldte Hr. Kammerherre var tegnet saaledes: Da Debitor har fundet for Got uden opsigelse, at ville udbetale ommelte Capital 880 Rdlr., saa og for at tiene ham har jeg modtagen Capitalen, som herved tilstaaes og for hvilken quiteres, hvorfor Rettens Betientere behager paa Rasmus Bertelsens anmodning (at) ville udlæske (udslette) denne Panteobligation af Panteprotocollen.

Aakier den 5te Juny 1788.

Efter forestaaende Paategning og Begiæring bliver denne Panteobligation her ved Retten idag efter at den var læst Mandag den 16de Juny 1788 som indfriet og betalt af Panteprotcollens Fol. 280 et 281 udlæsket (udslettet). Det vorder attesteret af Rettens Betientere ved Hads Ning Herreders Tingsted.

Nicolay Holmer. Hans Møller."

der nævnes med Tilnavnet Kiellergaard eller Kiældgaard, er født 1720 i Balle, Odder Sogn, og han døde samme Sted 1763 og blev begravet d. 4. August.

Han blev døbt d. 5. Maj 1720 i Odder Kirke, og Faddere ved Daaben var Niels Rasmussen af Morsholt og Laurits Kiellergaard af Odder m.fl.

Rasmus Rasmussen Kiellergaard blev gift d. 12. December 1747 i Odder Kirke med

Anne Christensdatter

der var Enke efter Jens Nielsen Kiellergaard af Balle.

Hun er født 1709 i Nølev Sogn, og hun blev døbt d. 3. Februar 1709 i Nølev Kirke. Faddere ved Daaben var Peder Rasmussen, Niels Rasmussen, Peder Pedersen, Dorte Jensdatter og Anne Michelsdatter, alle af Nølev.

Anne Christensdatter var som nævnt Enke efter Jens Nielsen Kiellergaard, som døde i Efteraaret 1746. I dette Ægteskab var der 2 Børn, Frands og Christen Jensen. I Skiftet efter Jens Nielsen Kiellergaard hedder det bl.a.: "Børnenes Morbroder og Farbroder foregav at være sindede uden nogen ordinære Registrering og Vurdering eller skiftes omgang med fæster Rasmus Rasmussen om de umyndiges arv af bemeldte Stærfboe at ville accordere allerhelst Boen var i slet tilstand, formedelst det havde behaget den store Gud at borttage Enkens Fæ Creature".

Skiftet efter Rasmus Rasmussen er indført i Rantzausgave Godsarkivs Skifteprotokol 1741-1770, Fol. 230, og lyder:

"Anno 1763 d. 13. October blev foretaget og holdt lovlig Skifte og Deeling efter Sl. Rasmus Rasmussen Kiellergaard, der boede og døde som Gaardmand i Balle, imellem Hands Efterladte Enke Anna Christensdatter med selv udvalgt Laugværge Jens Sørensen Bierg i Odder paa den ene og paa den anden side den sl. Mands ved bemt. Enke sammen avlede Børn som er 1 Søn og 1 Datter, navnlig Sønnen Jens Rasmussen, 16 Aar, og Datteren Anna Marie Rasmussen, 14 Aar, for hvilke umyndige Børns tarv ved dette Skifte at observere blev beskikket som Formynder den sl. Mands Farbroder Erik Christensen, Gaardmand i Odder; Til samme Skifte at forvalte var mødt paa Høyædle og velbaarne Frøken Øllegaard Rodsteen Sehested til Cane, Hendes Veigne Christian Langballe fra Rodsteens Eye med sig havende til Vurdering og Vidnesbyrd 2de Mænd navnlig Christen Rasmussen og Jens Laursen, begge af Odder, og blev da Registeret og vurderet, som passerede, til endelig Skifte Slutning saa snart mueligt følgende, nemlig:

I Overstuen:

Et Eske Bord paa Krydsfoed af Eg, 1 Bænkefiel, 1 hel Stolpe Seng med 4 Stykker gulstribet Gardiner og Kapper, derudi 1 blaastribet Olmerdugsoverdyne, 1 ditto Underdyne, 2 blaastribet Bolster do., 1 liden blaastribet Olmerdugs Pude med Vaar til, 1 ditto, 2 blaastribet Bolster Hovedpuder, 1 Par Hørgarns Lagener, 1 Taburet, 1 Egekiste med Jern bebunden Laas, Nøgel og Hængsler, 1 rødtribet olmerdugs overdyne, 1 blaastribet Bolsterdyne, 1 understrøgen Egeskab med 4 Laager, Casse og Hængsler, 2 Træstole, 2 gamle ditto, 6 Stk. Tintallerkener, 1 Tinfad, 2 smaa Speyle, Den sl. Mands Gangklæder, 1 blaa Vadmels Kiol, 1 blaa Klædes Vest med Metalknapper, 1 ditto Kiol med Camell?, 1 Sort Kiol, Væst og Buxer af hjemmegjort Tøy, 1 Callemanches Brystdug med 12 Sølv Knapper, 1 Skindvest med 32 Sølvknapper, 1 Par Skindbuxer, 1 Vadmelsstrøye med Metal Knapper, 6 Skiorter, 4 Halsklude, 2 Par Halværmes, 2 Kraver, 4 Par Strømper, 1 Par gl. Sko, 1 Par Støvler, 1 gl. hvid Klædes Casket, 2 Hatte.

I den anden Stue:

1 gl. Fyrebord med Egefod, 1 Fyrre Bænk, 1 liden Træstol, 1 liden Egeskrin, 1 Ildtang og Ild Skou, 1 Kiedel Krog, 1 Rist og Pande, 2 Stripper, 1 Messing Kiedel, 1 mindre ditto, 1 større ditto, 6 Siebøtter, 2 gl. Kar.

I Kammeret:

1 gl. stor Messing Kiedel.

I Heel Sengen:

1 sorttribet Olmerdugsoverdyne, 1 blaa brun sribet ditto, 1 blaastribet Bolster under Dyne, 2 ditto Hovedpuder, 1 hvid dito, 1 rødtribet dito, 1 Par Blaargarns Lagener, 1 gl. Træstol, 1 Bænkefjæl, 1 lidet Bord, 1 Rok, 1 Kærne med Behør, 1 Øre Ballie, 1 Spand, 1 Par Tin Lysestager, 1 Drift Trug, 1 Blik Løgte.

I Bryggerset:

1 Stort Egekar, 4 Stække, 1 gl. Øre Ballie, 1 Brøg Tønde, 1 ditto Kar, 1 Saug, 1 Bagetrug, 1 Læder Sadel, 1 gl. ubrugelig Skab, 1 Haandkværn, 1 Stælde, 1 Brøg Kjedel.

I Pigens Seng:

1 gl. graastribet ulden Dyne, 1 Olmerdugs ditto Hovedpude, 2 mindre ditto, 1 Par Blaargarns Lagener.

I Kælderen:

2 gl. halv Tønder, 1 gl. Gryde Kube, 1 Smørbøtte, 1 Mark Kurv.

Paa Loftet:

1 hel Træseng, 1 Spinderok, 1 gl. Ballie, 4 Høleer, 1 gl. Haspe, 1 gl. Kar, 1 gl. Standtønde, 1 Halv Tønde, en større dito, 2 Øll Fierler(?), 4

Hørbrøder, 4 nye Træhjul, 1 gl. Gryn Kube, 1 gl. Garn Vindel.

I Gaarden:

1 gl. Træ Vogn med Møgfjæle, 1 ditto, 1 ditto med Behør, 2 Par Leyre, 1½ Jernharve, 1 jernbeslagen Rejse Vogn med Behør, 1 Skiere Kiiste og Knif, 1 Bøtte med Jernbaand og Hanker.

I Herberget:

1 brun Olmerdugs Overdyne, 1 hvid Bolster underdyne, 1 brun stribet Olmerdugs Hovedpude, 2 smaa dito, 1 Par Blaargarns Lagener.

I Hughuset:

1 Boløkse og 2 Haandøkser, 3 Naure, 2 Speger Borer med Skaft, 1 Baand Knif, 1 stor Saug, 1 Bue Saug.

I Forstuen:

1 Sadel og Bidsel, 1 Grime.

Videre blev eftersat i den første og øverste Stue og der befundet: 1 Laustrøgen Egekiste med Hængsler, som Enken angav at tilhøre hendes Søn Frands Jensen. Kisten er anteignet A.I.N.S., Anno 1743, nok 1 Kiste Mærket A.C.R. med Aarstal 1733, som Enken tilholdt sig, da den var hendes egen Kiste. - I samme befandtes 2 Dreiels blaargarns Duge, 1 Par Blaargarns Lagener - - 1 Eege Kiste med Laas og Nøgel samt en Dragkiste med fiire Skuffer og Laas og Nøgler, som Enken angav at være Datteren Anne Marie Rasmusdatters.

Bæster:

1 liden brun Hest, 4 Aar, 1 sort Hoppe, 9 Aar, 1 sorthovet Hoppe, 4 Aar, 1 sort brun, 5 Aar, en graa ditto, 5 Aar, 1 gl. sort blind Hoppe, en sort brun Hoppe, 7 Aar, en sort Plag, 1 Aar, 1 sort brun Føl, 1 blakket Ko, 14 Aar, en sort rygget ditto, 8 Aar, 1 hvid ditto, 5 Aar, 2 Kvier, 3 Aar, 1 blakket Stud og 1 Kvie.

10 Stk. Faar og 5 Lam.

1 Soe, 3 aarings Svin, 6 Grise.

Efter Skiønsomhed blev det indaulede Korn, som fandtes paa Loftet og i Laden samt noget Hør paa Loftet og noget Uld i den øverste Stue, hvilket sidste laa kartet paa en Dragkiste, anseet at kunne medgaa til Støde og Fødekornt med videre fornøden Husbrug og ey andet.

Summa uvis Ingæld 36 Rdlr. o Mk. 10 Sk.

For 2de Stude som til Røttersdal er solgt paa - - 7 Rdlr. o Mk. 10 Sk.

Derefter blev gjort lydelig Spørgsmaal til Enken med Lauværgen og samtlig tilstedeværende baade Formynder og Arvinger om Dennem noget videre var bevidst, som dette Stervbo kunde komme til Indtægt som enten reede Penge, Sølv eller andet som der kunde af Uvidenhed være forglemt eller og, som ikke formodes, maatte være tilsidesatte, da det nu i tide vilde angive for at

forekomme Desputer, som i sin Tiid kunde paafølge, hvortil de samtlig svarede Ney, at Dennem ey videre var bevidst end hvis (hvad) allerede forhen Registeret og Vurderet var.

Hele Boets Midler og Formue beløber ialt 225 Rdlr. 5 Mk. 8 Sk.

Hvorfra afgaar Boets Besværing og bortskyldig Giæld nemlig:

1. Til Gaardens Besætning blev anført i Følge Kongl. Allernaadigst Forordning:

4 Ploug Bester tjenstdygtige á 16 Rdlr. = 64 Rdlr.

Vogn Ploug og Harve med Behør	<u>12 -</u>	
	76 Rdlr.	76 Rdlr.

2. Omendskønt der kunde findes Brøstfældighed paa Gaarden, saa dog i Anledning af Fæstebrevet, blev der ey derpaa andseet.

3. Begravelsens Bekostning, Enken angav at derpaa resterede for Ligkisten 4 Rdlr.

4. Enken paastod til Begravelsens Vederlaug lige imod hendes Sl. Mands 24 Rdlr.

5. Kongelige Skatter og Landgilde var til Dato betalt.

6. Folkeløn:

Til sidst afvigte Michaels angav Enken derpaa at være skyldig til:

1) Karlen Johan Mechelsen	4 Rdlr.	4 Mk.
2) til Anna Maria	2 -	0 -
3) Christen Rasmussen	2 -	0 -
4) Jens Rasmussen	2 -	0 -
5) Frands Jensen	3 -	2 -
7. Anden bortskyldig Giæld	<u>0 -</u>	<u>0 -</u>
	118 Rdlr.	0 Mk.

8. Børns Gods.

Enken foreviste Skiftebrev Dateret 19. Oktober 1746 hvorefter hendes 2 Sønner, navnlig Frands og Christen Jensen hver for sig er tilfalden 20 Rdlr. Frands Jensen erklærede at Hand af Høyb. og velbaaren Leutinant Rantzau var betalt hans fæderne Arv med som meldt 20 Rdlr. og derfor ydermere vil give Hosbunden Afkald. Christen Jensen, som nu er 18 Aar, hands Fæderne Arv blev angivet at være betalt til hands Formynder, som er hands Farbroder Jens Nielsen i Balle, hvilket hand og tilstoed, som overværende ved dette Skifte.

9. Skiftets Bekostning:

1) Skifteforvalterens Salarium og Skrivergebyr for dette Skifte at for-

fatte og reenskreven at meddele	4 Rdlr. 0 Mk.
2) til stempeld Papir	1 - 0 -
3) Vurderingsmændenes Salarium som blev dem tillagt	<u>0 - 2 -</u>
Summa: Hele Boets Gæld og Besværing beløber i alt til	123 Rdlr. 2 Mk.

Naar samme mod Indtægten Liquideres bliver saa til Arv og Deling mellem Enken og Arvingerne 102 Rdlr. 3 Mk. 8 Sk., deraf Enken tilfalder den halve Sum, som er 51 Rdlr. 1 Mk. 12 Sk. og Børnene den anden halve Deel, der er lige saa meget og saaledes tilfalder Sønnen Jens Rasmussen 34 Rdlr. 1 Mk. 2 2/3 Sk. og Datteren 17 Rdlr. 0 Mk. 9 1/3 Sk.

Derefter erklærede Enken fremdeles at vedblive Stedet som og forsyne sine Børn med fornøden Føde, Klæde og Skolegang og ald kristelig og sømmelig Optugtelse med videre, hvad Hund som Moder var dem pligtig. Hvad Børnepenge, som ved dette Skifte er falden, andgaar, da forblev de indtil videre med Herskabets approbation under Enkens og Formyndernes for og ansvar i Stervboen Bestaaende og hvad dend uvisse andførte Indtægt andgaar da vilde de selv i Ehighed skifte hvad de deraf kand faae indfordret.

Og som ingen videre meldte sig, som ved dette Skifte noged havde at erindre, blev dette Skifte saaledes som meldt sluttet og tilendebragt, hvilket bekræftes med Hænders underskrift.

Datum Skifte Stedet i Balle ut supra.

Ch. Langballe.

Formynderen Erik Christensen, Kjellegaard i Odder.

Enken med Laugværge Anne Christensdatter, H. Bierregaard.

Formynderen for Christen Jensen, Jens Nielsen.

Vurderingsmændene: Christen Rasmussen, Jens Lauridsen.

Hvad sig andgaar det resterende paa Begravelsens Bekostning, Tjeneste Bud Løn og Skiftets Bekostning, da lovede Enken samme med rede Penge at betale og saaledes blev Enken til frie Disposition overdraget alt hvis (hvad) som forhen registeret og vurderet er. Gøres da hermed Udlæg saaledes som følger, nemlig Til Sønnen Jens Rasmussens tilfaldne Arvepart, der er 34 Rdlr. 1 Mk. 2 2/3 Sk.

Den sl.Mands Gangklæder, vurderet ialt til	11 Rdlr. 1 Mk. 0 Sk.
1 anstrøgen Egeskab med 4 Laase	4 - 0 - 0 -
1 Egekiste med Jern bebunden	2 - 0 - 0 -
1 rødtribet Olmerdugs Overdyne	1 - 0 - 0 -
1 blaastribet Bolsterdyne	2 - 0 - 0 -
1 gl. stor Messing Kjædel	2 - 0 - 0 -
1 sort stribet Overdyne	2 - 0 - 0 -
1 sort brun Hoppe, 5 Aar	10 - 0 - 0 -
1 brun Olmerdugs Overdyne	<u>1 - 0 - 0 -</u>

Er fuldt Udlæg og Overskud 5 Mk. 13 1/3 Sk.

2det. Til Datteren Anne Marie Rasmusdatters tilfaldne Arvepart, der er 17 Rdlr. 9 2/3 Sk.

Dertil blev udlagt:

1 sort Hoppe, 4de Aar	10 Rdlr.	0 Mk.	0 Sk.
1 blaastribet Olmerdugs Overdyne	2	2	0
1 dito Underdyne	1	4	0
1 blaastribet Bolster dito	4	0	0

Er fuldt Udlæg og Overskud 5 Mk. 6 1/3 Sk."

Af et 1749 udstedt Testamente fremgaaer det, at Anne Christensdatter efter Broderen Peder Christensen arvede 50 Rdlr.

Eske Nielsen

10

der var Ejer af Svejgaard i Bjerager Sogn, er født ca. 1725.

Han blev gift d. 5. April 1754 med

Sidsel Mortensdatter

11

Hun er født 1731 i Nølev Sogn, og hun blev døbt d. 15. Maj samme Aar. Gudmoder var Degnekonen Kirsten Hansdatter, og Faddere var Simon Knudsen af Kalbygaard, Simon Overgaard, Rasmus Smed af Nølev, Else Kirstine Lauritsdatter af Nølev og Maren Simonsdatter af Assendrup.

I Skøde- og Panteprotokollen for Hads Ning Herreder 1757-1793, Fol. 204, ses følgende:

"Kiendes vi underskrefne, navnlig Knud Mortensen i Boulstrup og Eske Nielsen i Bierager Svejgaard paa min Kiære Kone Sidsel Mortensdatters vegne (og) tilstaar hermed at have oppebaaren den Arv, som vi kunde tilkomme efter vores Sl. Broder Laurs Mortensen, der døde som ungkarl ved vores Fødested i Nøllau, der blev os af vores Kiære Broder Poul Mortensen, som tiltraadte Stedet, udbetalt hver 40 Rdlr., i alt 80 Rdlr., siger firesindstyve Rigsdaler, hvormed vi i alle Maader er fornøjet for ald den Arve Krav og præntion vi kand have at fordre efter vores Broder, saavel som vores gl. Moder naar vores Broder forsyner hende hendes Livstid og efter hendes død besørger hende en hæderlig Jordefærd, alt i følge den imellem vores Moder og vores Sl. broder oprettede Contract, hvorfor vi herved vil have givet vores kiære broder Poul Mortensen fuldkommen Afkalds Quittering saa vi i ingen

Maader har mere at jordre eller kræve, hvilket vores Afkald uden foregaaende Stefnemaal i Rette maa læses og produceres som alle Tider skal staa ved magt.

Til Bekræftelse under begge vores Hænder.

Datum Bierager d. 4. April 1777."

I samme Protokol, Fol. 184, er indført følgende:

"Vi underskrefne Eske Nielsen i Bierager Svejgaard, Jens Rasmussen Smed i Nølløv, Anders Pedersen ibid. og Søren Nielsen i Assendrup kiendes og hermed for alle vitterliggjør at have sold og overdraget, som vi og hermed til Herlighedseieren Søren Jensen i Snærild, aldeles sælger, skiøder og overdrager alle de Lodder og Parter os udi Selfejeriet og Bondeejen udi hans iboende gaard, hidtil har været tilhørende, bestaaende for min Eske Niensens andeel af $1 \frac{3}{5}$ Søsterlod, Jens Rasmussens Part $\frac{4}{5}$ Søsterlod, Anders Pedersens anpart $\frac{4}{5}$ Søsterlod og endelig Søren Niensens ligesaa $\frac{4}{5}$ Søsterlod, ialt 4 fulde Søsterlodder hvilke forskrefne fire fulde Søsterlodder af ovenmeldte Bondeeje vi herved fra os og vore Arvinger til Søren Jensen og hans Arvinger /: det være sig i Gaard og Gaardsted, Agger og eng, Huuse og Bygninger, Skov og Krat, Fiskevand og Fægang, Forte og Fælled, intet i nogen maade undtagen af alt hvis (hvad) til forberørte Bondeeje har henhørt ihvor det og findes:/ skiøder og aldeles overdrager med al den Ret og Rettighed, vi samme har ejet. Og da Søren Jensen i Underdanigst følge de om Fællesskabets ophævelse Allernaadigst udgangne anordninger, med os er blevet enig om ovenmeldte 4 Søsterlodder, som vi har seet os forbunden til ham /: Som Herlighedsejer af Gaarden hvorunder fornefnte anparter Self Ejerie og Bondeeje er begreben:/ frem for nogen anden at overdrage har hand og til Fornøjelse efter hoslagte Quittering af Dato 30te July 1781 paa behørig stemplet Papir Nr. 2. Sex Skilling, betalt os for ovenmeldte fiire fulde Søsterlodder d 35 Rdlr., 140 Rdlr., Siger Eet Hundrede og fyrretyve Rigsdaler, saa vi tacker for goed Betaling og kiender for os og vore Arvinger, fødte og ufødte ingen ydermere Lod, Deel, Ræt eller Rættighed at have til eller udi forbemeldte Self Ejerie og Bondeeje, men samme Søren Jensen og hans Arvinger som eet evindeligt kiøbt Kiøb herefter at tilhøre og efterfølge. Og tilstaar vi tillige at frie frelse og hiemle Søren Jensen og hans Arvinger forskrefne Self Ejerie for hver Mands hinder og tiltale, som derpaa kunde tale med Rette og i fald noget imod ald formodning deraf for vores vanhiemmels brøst, skulle vorde Kiøberen fravunden, forbinder vi os at erstatte og give fuld vedderlaug derfor til fuldkommen fornøjelse. Og haver vi tillige til Søren Jensens ydermere Sikkerhed og Bevis, eenhver for sig overdraget ham alle paa forbemeldte Bondeeje i hændehavende Skiøder og Adkomster, Som vi og med Laubuds Tingsvidne der for Rættten blef Læst og paaskrefven bevise, at ovenmeldte Lod-

der og Parter loulig er laubudden. Dette vores udstedte Skiøde haver vi samtlige med egne Hænder underskreven samt tilformaaet Simon Michelsen og Frands Jensen i Fillerup med os til Vitterlighed at underskrive og maae samme uden nogen Forkyndelse ved Retten læses, paaskrives og Protokolleres.

Bierager, Nøllau et Assendrup den 30. Juli 1781."

er født i Balle, Odder Sogn. Ifølge Kirkebogen blev han døbt 3. Juledag 1687, men der nævnes ingen Faddere ved Daaben.

Han blev gift d. 6. Januar 1717 i Odder Kirke med

Anne Rasmusdatter

af Morsholt.

Rasmus Christensen var Gaardfæster i Balle. Hans Fæstebrev er indført i Fæsteprotokollen for Rodstenseje og Kane Godser, Fol. 89:

"Jeg Friderich Christian Rantzau, Herre til Roedsteens Eye og Cane gaarden Hans Kongelige Mayts. Velbestalter Obrister (Oberst) til Hest kiendes hermed at have sted og fæst, saa og her steder og fæster til Rasmus Christensen i Odder, En min (Bonde)gaard udi Balle som Rasmus Jensen Ladefoged i Balle til forhen beboed og fradøde, bestaaende af Hartkorn udi ny Matricul Ager og Eng 3 Tdr. 2 Skp. 2 1/2 Alb., Skofven 1 Skp. 1 Alb., hvilken fornefnte (Bonde)gaard forbemeldte Rasmus Christensen skal hafve, nyde, bruge og beholde sin Lifstid med alt dets tilliggende, som nu tilligger og af Arilds tid tillagt hafver med disse Conditioner at hand aarligen til hver Mortens Dag Rigtig yder og betaller sin fulde Skiøld og Landgilde Efter Jordebogen, Huusene bebygge og forbedre, svarer til alle Kongelige Skatter og Contributioner som nu paabydet er eller paabudet vorder, Er mig og min Fuldmechtig Hørig og Lydig og ellers i alle Maader retter sig efter Loven og forordningen at holde.

Til Bekræftelse hafver ieg dette med min Egen Haand underskrefvet og mit Zignette hostrygt.

Roedsteens Eje d. 21. Juny Anno 1719.

F. Rantzau."

Christen Sørensen

der var Hjulmand i Nølev By og Sogn, er født ca. 1659, og han døde efter 1740.

Han blev gift i Tidsrummet 1696-1698, antagelig i Nølev Kirke, med

som blev begravet d. 9. Juli 1740 i Nølev.

Niels Eskesen

20

der var Gaardmand i Svejgaard, Bjerager Sogn, er født ca. 1698.

Morten Lauritsen

22

er født ca. 1691. Han var Gaardmand i Hjordbjerggaard, Nølev Sogn, hvor han døde 1739 og blev begravet d. 7. Marts.

Han blev gift d. 24. Juni 1718 i Nølev Kirke med

Anne Knudsdatter

23

Hun er født 1695 i Assedrup, Nølev Sogn, og hun døde 1778 i Nølev og blev begravet d. 12. April.

Den 8. Marts 1719 blev der afholdt Skifte efter Morten Lauritsens Stedfar, Niels Poulsen, i Hjordbjerggaard. Han efterlod sig Enken Anna Lauritsdatter, og det anføres i Skiftet, at han havde været gift med Maren Mortensdatter, som døde 1707, og efter hvem der blev afholdt Skifte d. 8. Juni 1707.

Under Fortegnelsen over Gældsposter anføres det bl.a., at den salig Mands Stedsøn Morten Lauritsen i Nølev havde følgende til Gode i Boet: "Sin Mødrene Arv paa 42 Rdlr. 6 5/6 Sk., dernæst for 10 Skp. Rug og 3 Tdr. Byg, saa og hans Andel udi tvende Sølvdægre, vog (vejede) 15 Lod, og 5 Sølvskeer, vog 13 Lod, som Stiffaderen efter bemeldte Skiftébrevs Formelding til Stifsønnen Morten Lauritsen og hans Søster Else Kirstine Lauritsdatter givet haver, men som Enken Anne Lauritsdatter saavel som Børnenes Farbroder Peder Poulsen derimod foregav, at da bemeldte Morten Lauritsen blev forundt salig Niels Poulsen hans Gaard i Nølløf som hand nu paaboer, blev imellem dem saaledes afhandlet, at Morten Lauritsen har til Niels Poulsen afstanden og ganske frafalden denne anførte Arv og Fordring, siden han derimod er overladet bemeldte Gaard med Besætning og Bohave, og efter saadanne Beskaffenheder denne Fordring af Enken og Børnenes Farbroder - - - disputeres, udsættes denne Post

til lovlig Søgning og Bevis imellem de vedkommende. Imidlertid bliver den anførte Summa her i Boet bestaaende, indtil det imellem dennem saaledes bliver afgjort."

Niels Pedersen af Nølløf, som er gift med salig Niels Poulsens Stifdatter Else Kirstine Laursdatter, fordrede i lige Maade paa hans Hustrus Vegne fædrene og mødrene Arv som endnu her i Boen er bestaaende og efter forhen mentionerede Skiftebrev af 8. Juni 1707 bedrager 30 Rdlr. og 3 5/12 Sk.

Den 28. Marts 1739 afholdtes der Skifte efter afdøde Gaardfæster Morten Lauritsen i Nølev, som ved sin Død efterlod sig Enken Anne Knudsdatter og Børnene: Knud Mortensen, 14 Aar gl., Laurs Mortensen, 12 Aar gl., Sidsel Mortensdatter, 8 Aar gl., og Poul Mortensen, 4 Aar gl. Som Formynder for de umyndige Børn blev antaget Simon Jensen Overgaard af Nølev, og Enken antog som Lauvæрге sin Broder Niels Knudsen af Assedrup.

I Boet blev registreret følgende Værdier:

I den store Stue:

1 lidet Eskebord m. aaben Fod, 1 Fyrrekistebænk u. Laas, en Bænkehynde m. Fyld, 1 gl. Egebænk paa 2 Pæle samt en Bænkedyne, 5 Eskestole m. Egebaand og "bagslau", 3 stribede Stolehynder, 1 Do. af Kalveskind, 1 liden trebenet Stol m. 1 Bøjel for Ryggen, 1 Jernpande, 1 Jernrist, 2 Skorstenslænker, 1 liden Messingkedel, 1 Do. større med Jerngreb, 1 Do. ny uden Greb, 1 gl. Kobberkedel, 1 gammeldags Mad Egeskab paa aaben Fod m. 2 Laager samt Laas og Nøgel, 1 Do. gammeldags Egeskab m. 3 Rum, 4 smaa Tinfade, 2 Messinglysestager, 1 halvt Dusin Tintallerkener, 2 Messinglysestager og en Saks, 6 hollandske Stentallerkener, 1 Ildstrygejern, 1 Dørslag, 1 Rivejern, 1 Ølglas, 1 liden Lommeflaske, 1 blaa Stenkrus m. Tinlaag, 1 malet 1/2 Egekiste m. Laas og Nøgel samt Hængsler og Jerngrebe, 1 Do., hvorpaa stod Pigebarnets Navn og er hende af Forældrene givet, derudi befandtes den sal. Mands Gangklæder, neml. 1 ny blaa Vadmelkjortel, 1 Do., 1 graa grov Klædesvest m. Metalknapper, 1 ny Skindvest m. Do. Knapper, 1 hvid Vadmelstrøje m. Metalknapper, 1 Par Skindbukser, 1 laaden Skindbrystdug, 1 Hat, en foret Hue, en Kasket af blaagraa Klæde, 1 Stk. 16 alen langt Hørlærred og 5 kvarter bred, en fin Drejelsdug, 2 alen bred og 3 1/2 alen lang, 1 Do. 5 alen lang, 2 1/2 alen bred, 2 Do., 2 Spinderokke, 1 Garnvinde og 1 Drøftetrug.

I den liden Stue:

1 Himmelseng m. Eskestolper; derudi befandtes en Olmerdugsyne, 1 ny Bolster Underdyne m. blaa Striber, 1 Olmerdugsoverdyne m. røde og grønne Striber, 1 ny Bolster Underdyne m. blaa Striber, 1 Do. stribet Underdyne, 3 blaa stribede Hovedpuder, 2 Hørgarns Pudevaar, 1 Par nye Hørgarnslagener, 1 Søgrønt Omhæng m. Kappe, 1 Par Uldkurve, 1 Bliktragt, 20 Mark spunden Blaagarn, 20

Mark Hørgarn, 1 Halvsængested til Pigen, deri befandtes 1 Vadmels Overdyne med sorte Striber, 1 gl. Vadmels Underdyne, 1 Par gl. Blaargarnslagner, 1 Vadmels Hovedpude.

I den øverste Stue:

En halv Sængested af Eg, derudi fandtes: 1 linnet broget Omhæng m. Kappe, 1 søgrønt Klæde over Sengeklæderne, 1 blaastribet Bolster Overdyne, 1 Do. ringere, 2 Do., 1 Olmerdugs Hovedpude, 1 Do. af Bolster, 1 Hørgarns Pudevaar, 1 Par Blaargarns lagner, 1 Par Hørgarns Do., 1 rundt Eskebord paa Egefod m. Skuffe under, 2 Fyrrebænke m. Slag for, 2 Bænkeklæder.

I Madkælderen:

1 gl. Bord m. lukt Fod, 1 Bøgesalttrug, 1 liden Smørballe, 2 Smørbøtter, 1 Pibestob, 1 Stavkar, 2 Øltønder, 1 halv do., 1 Trætragt, 1 lidet Skrin m. Nøgel og Laas, 1 Do. uden Laas, 2 Ostesække, 1 liden Træskuffe, 1 ny Hægél, 1 Lyseform, 1 gl. Garnvinde, 1 Standtønde, 1 Halmløb, 1 Hampesæk, 1 gl. Kringstol, 6 Glasflasker, 4 Potter og 1 Pægl.

I Bryggeriset:

1 Kobberbryggerkedel i Gruben, 1 stort Bryggerkar, 2 mindre, 1 Halmselde, 1 gl. Haandkværn m. tvende smaa Stene, 2 Sold, 1 gl. Bagtrug, 1 gl. Halvtønde, 1 Kierne, 1 Stædeløb.

Paa Loftet:

3 Hørbroder, 3 Høleer, 3 Do. bedre, 3 Kohuder, 2de Mælkedrag m. Kroge, 14 Tdr. Rug, 9 Tdr. Ærter, 4 Tdr. Byg, 7 Tdr. Havre, 12 Kreaturtøjrer, 1 Sadel m. Bidsel, 1 Haandøkse, 1 mindre do., 1 Spegerbor, 1 Baandkniv, 1 Bousav, 1 Huggestol og en Tællestol, 1 gl. Slæde og en Hjulbar.

I Herberget:

1 1/2 Sængested, 1 Vadmelsoverdyne, 1 Hampe underdyne, 3 Hovedpuder, 1 Par Blaargarnslagner.

Levende Creaturer:

1 rød Hoppe, 12 Aar, 8 Rdlr., 1 brun Hest, 5 Aar, 10 Rdlr., 1 sortbrun Hoppe, 7 Aar, 8 Rdlr. 4 Mk., 1 gl. brun Hest, 4 Rdlr., 1 rød Hoppe, 4 Aar, 7 Rdlr., 1 sort Hoppe, 4 Aar, 7 Rdlr., 1 Do., 7 Aar, 8 Rdlr. 4 Mk., 1 Hopplag, 2 Aar, 2 Rdlr., 1 Aaringsplag, 2 Rdlr.

Quæg:

1 sort Ko, 7 Aar, 4 Rdlr. 4 Mk., 1 Do., 8 Aar, 5 Rdlr. 2 Mk., 1 sortbroget, 10 Aar, 2 Rdlr. 2 Mk., 1 sorthjelmet, 5 Aar, 1 sort Ko, 4 Aar, 1 sorthjelmet, 5 Aar, 1 sort Ko, 5 Aar, 4 Rdlr., 1 sort Studnød, 3 Aar, 3 Rdlr. 2 Mk., 1 blakket Do., 3 Rdlr., 1 sort Do., 5 Aar, 5 Rdlr. 2 Mk., 1 blakket Aaringsnød, 1 Rdlr., 2 spæde Kalve.

Desuden var der: 6 Faar, 1 Lam, 2 Søer m. 13 spæde Grise, 6 aaringspolte,

6 gl. Gæs og en Gasse, 1 Vogn til Arbejdsbrug m. Hauer og andet Behør, 2 Plove m. Jern og Behør, 2 Harver m. Jerntænder, 7 Kornsække og 1 Skærekiste m. Kniv samt i Utærsket Korn 20 Tdr. Byg.

Boets samlede Værdi opgjordes til 336 Rdlr. 2 Mk. 14 Sk. Gaardens Bygninger var brøstfældige for 20 Rdlr., og de samlede Udgifter beløb sig til 185 Rdlr. 3 Mk. og 14 Sk.

Sønnerne arvede hver 26 Rdlr. 3 Mk. og 12 Sk., og Datteren arvede 13 Rdlr. 1 Mk. og 9 Sk.

Gaardens Hartkorn var 5 Tdr. 4 Skp. og 1 Alb."

der var Gaardmand i Kiellergaard i Odder Sogn, er født ca. 1657, og han døde 1715 i Odder Sogn og blev begravet d. 29. September.

Han blev gift d. 6. Marts 1687 i Odder Kirke med

Anne Rasmusdatter

33

der muligvis er Datter af den Gaardmand Rasmus Jørgensen i Kiellergaard, som d. 27. Oktober 1661 blev viet i Odder Kirke til Maren Nielsdatter.

Rasmus Nielsen

34

der var Gaardmand i Morsholt, Odder Sogn, var gift med

Maren Pedersdatter (Øvli)

35

Rasmus Nielsen gav paa sin Hustrus Vegne Afkald paa videre Arv i Svigerfaderens Selvejergaard i Malling, men ikke paa dennes Gaard i Balle, mod 25 Slettedaler, som skulde udbetales ved Svigerfaderens Død. Denne Gæld underskrev Brødrene Øfli og Laurits, saa det maa antages, at Meningen var, at Brødrene skulde eje Gaarden i Forening.

Den 29. Juni 1719 afstod Maren Pedersdatter (Øvli) Selvejergaarden i Morsholt til Sønnen Niels Rasmussen. Gaardens Hartkorn var 4 Tdr. 5 Skp. 3 Fjdk. 1 Alb. og 1 Fjdk. Skovskuld.

Søren Rasmussen

36

der var Hjulmand i Nølev Sogn, er født 1630, og han døde 1718 i Nølev Sogn og blev begravet d. 10. Juni.

Han var gift med

Maren Christensdatter

37

Hun er født 1641, og hun døde 1713 i Nølev Sogn og blev begravet d. 11. Juni.

der var Gaardmand i Rude, Saksild Sogn, er født ca. 1654 i Rude, og han døde samme Sted 1718 og blev begravet d. 18. Maj.

Han var gift med

Anne Michelsdatter

41

der er født 1671. Hun døde 1705 i Rude og blev begravet d. 23. November.

Det efter Anne Michelsdatters Død afholdte Skifte er indført i Det skanderborgske Rytterdistrikts Skifteprotokol 1705-1712, Fol. 8:

"Anno 1706 den 2. January Var Vi underskrefne nemlig Paa Kongl. Majsts. Regimentskrifvers Velede Christian Knudsen Gybergs Vegne hans tiener Christen Soelgaard og paa Herredsfoged Christian Jensen af Torrild hans Vegne Daniel Nielsen i Fillerup tillige med 2de Vurderings Mænd, naefnlig Michel Ingildsen og Anders Thomsen, begge af Rude, forsamlede udi Rytterbondens Eske Jørgensens gaard sammesteds et Rigtig Skifte og Deling at foretage efter hans afgangne sl. Hustru Anne Michelsdatter imellem hannem og sammen avlede 4 Sønner, Jørgen Eskesen, 15 Aar, Michel Eskesen, 10 Aar, Niels Eskesen, 8 Aar, og Jens Eskesen, 6 Aar gammel. Paa de 2de eldste Sønners vegne ofverværendes som formønder deris farbroder Søren Jørgensen af Rude og paa de 2de yngstes vegne som formønder deris Morbroder Niels Michelsen af Saxild, Hans Kongelige Majests. allernaadigste Forordning om Ryttergodset paa dend ene samt Creditorer, Debitorer og Arfvinger paa dend anden side, Hvor da efter foregaaende Registrering og Vurdering Boens Middel til Skifte og deling er foretagen som følger:

Indboen:

1 lang fyrreskifve (Bord) med drejede Piller og Foed, 1 dito Eegeskifve, 1 liden ditto af fyr, 1 stor Eege Kiste med Laas og 4 drejede Knapper, 1 ditto af Eege foruden Knapper, Nok en Egekiste med Foed, 1 liden Egekiste uden beslag, 1 ditto mindre, 1 Eege Bagstoel, 2 Kringstole, 1 liden ditto, 1 fyr Skammel.

Udi Brøggerset:

1 Eege Brøgkar paa 2 1/2 Tønde, nok 1 dito af Eege paa 2 Tønder, 1 dito mindre paa 14 Skp., 1 gl. saae (?), 1 Træflaske, 1 Ballie, 1 ditto, nock 1 ditto, 1 Kerne, 4 træsiekar, 1 flødebøtte, 2 Stripper, 1 stob og een 1/2 stob, 1 gl. ubrugelig quærn, 1 gl. bagtrug, 1 selde, 1 stor sold og 1 mindre ditto, 2 løbe, 1 sædeløb, 1 driftetrug af fyr, 2de hele ølltønder, 2de Halvtønder, 1 firrild (?), 1 otting, noch 1 benchekiste, 1 Hiulroch, 1 haspe, 2de benche

udi stuen nagelfaste ved enden og ved Siden af Bordet, 1 Bygtønde.

Jernfang:

1 Jernbilæggerovn indmuret i skorstenen, 1 Ildskee, 1 Ildklem, 2de Kedelkroge, 1 rist, 1 pande, 1 gammel Jerngryde, 2de hæleer dend ene 1 Rdlr. dend anden 2 Mk., 1 Skierknif, 1 bolløkse, 1 anden øxe, 1 dito mindre, 1 gammel bredøxe, 2de naur, 2de spigerbor, 1 Puster.

Kaaber:

1 Kaaberbrøgedel paa 3 1/2 fdr., 1 trind kedel af Kaaber paa 3 Kander, 1 lang kedel.

Messing:

1 gl. Messing Kedel, 1 liden gammel dito.

Tin:

1 tinfad, 1 dito noget bruden, 4 tallerkener.

Senge og Sengeklæder udi en lugt seng i stuen, 1 ofver og 1 under olmerdugsdyne, 1 under graae ulden dyne, 1 lang hofved pude, 2de dito, 1 par blaargarns lagen, 1 sort ulden sengeklæde.

I den liden Stue:

1 Foldebench, derudi 1 ofver olmerdugsdyne, 1 graa under dyne, 1 gl. hofvedpude, 2 gl. lagner, 1 Sengeklæde.

Pigernes Seng:

1 Sengested af gl. fielle, derudi 1 huid stribet dyne, 1 ulden stribet dyne, 1 hofvedpude, 1 Par blaargarnslagen, 1 sort sengeklæde.

I Herberget:

1 stolpeseng, der udi 1 Olmerdugsdyne, 1 linned dyne, 1 lang hofvedpude, 3de stachede hofvedpuder dend ene med vaar paa, 1 par blaargarns lagen, 1 sort sengeklæde.

Drengenes Seng:

1 Eege sengested, derudi 1 stribet ulden ofver dyne, 1 graa underdyne, 1 Par blaargarnslagen, 2de puder, 1 sort Sengeklæde.

Dend sal. Kones Gangklæder:

1 sid sort lif stoffes Kiol, 1 graat hverchens skiørt, 1 sort stoffes trøje, 1 brunt daglig skiørt, 1 sort Kirchegangshue.

Noch fandtes udi det største Skrin 1 Drejelsdug 4 1/2 Alen lang, 1 par høgarns lagen, 1 par dito bedre, 1 par pudes Vaar med Kniplinger. Endnu fandtes 1 lang stribet hoveddyne, 1 stachet olmerdugs hovedpude, 1 hamp høgarnslagen, 2 nye hiunder (Hynder), 1 benchedyne, 1 gl. hiunde, 2 dito bedre, noch 1 gammel benchedyne, 5 Seche, 3 ditto.

Udboen:

Bæster og Quæg: 1 kulsort Hest, 14 Aar, 8 Rdlr., 1 brun blesset dito, 5 Aar,

16 Rdlr., 1 skimled Hest, 10 Aar, 6 Rdlr., 1 brun hestplag, 2 Aar, 8 Rdlr.,
1 sortebrun stjerned Øg, 9 Aar, 13 Rdlr., 1 rød stierned Øg, 13 Aar, 8 Rdlr.,
1 rødbledded dito, 9 Aar, 9 Rdlr., 2 aarings foller begge brune, 6 Rdlr.

Køer: 1 kulsort Koe med Kalf, 6 Aar, 6 Rdlr., 1 sorthjelmet Koe med Kalf,
7 Aar, 6 Rdlr., 2 sorthielmed dito, 4 Aar, 11 Rdlr., 1 Mussebledded ditto,
5 Rdlr.

Stude og Kalve:

1 sorthielmet Stud i 3die Aar, 5 Rdlr., 1 kulsort liden stud, 2 Aar, 3
Rdlr., 1 sorthielmed studkalv, 2 Rdlr., 1 sorthielmed quiekalf, 1 Rdlr. 3 Mk.

Faar: 9 Faar, 6 Rdlr. 3 Sk., 5 Lamb, 2 Rdlr. 2 Mk., 2de Vædderlamb, 1
Rdlr.

Svin: 8 galte, 6 Rdlr., 3 Soesvin, tilsammen 2 Rdlr.

Gæs: 5 gl. gæs og 1 Gasse, 1 Rdlr. 3 Mk. 8 Sk.

1 Bistade tilfælles med Rasmus Christensen i Rolt.

Kornet udi Laden: Rug 10 tr. á 5 Skp. er 6 Tdr. 2 Skp., Biug 30 tr. á
5 Skp. er 18 Tdr. 6 Skp., Havre 8 tr. á 6 Skp. er 6 Tdr., Erter 5 Tdr., Rug-
sæden i Marchen 4 Tdr.

Vogn, Ploug og Redskab:

2de Arbeidsvogne med tilbehør, 1 ploug med 2de Jern og skrøbelige hiul,
1 Jernharve, 1 Trøeharve, 1 Slede, 1 Skierkiste, 1 Rodøxe.

Enkemanden Eske Jørgensen og vedkommende blef samtlige tilspurte om no-
get mere var, som Boen kunde komme tilgode end hvis (hvad) allerede opført
er, være sig i vare, sølf, penge eller tilstaaendes giæld. Hvortil alt hand
svarede nej, at hand intet videre sig kunde Erindre, men alt det som hannem
var bevidst, nu uden svig havde angivet og forevist.

Bedrager saa Boens foranførte Midler udi alt 339 Rdlr. 2 Mk. 2 Sk.

Derimod Kongl. Majsts. fordringer og Ordinaire udgifter, som forlods ud-
tagis.

Gaarden bestaaende af 45 fag huus besigtet og dens brøstfældighed paa tag
og tømmer ude og inde ofver alt til Reparation ansat for 20 Rdlr. o Mk.

Til Besætning og Plougens drift:

2 Stude á 10 Rdlr.	20	-	0	-
6 Bæster á 15 Rdlr.	90	-	0	-
3 Køer á 8 Rdlr., 6 Faar á 1 Rdlr.	30	-	0	-
Vogn, Ploug og Harve med tilbehør	12	-	0	-
<i>Stødekorn: Kand saaes</i>				
Rug 4 Tdr.	10	-	0	-
Biug 8 Tdr.	16	-	0	-
Havre 8 Tdr.	8	-	0	-

Boghvede	o Rdlr. 3 Mk.
Erter 1 tønde	2 - 0 -
Og som ald Boends Middel gaar i deeling udtages Rytternes forplejning af Stedets Hartkorn 5 Tdr. fra 1. January 1706 til 1. Maj, som er 4 Maaneder á 10 Mk.	10 Rdlr. 0 Mk.
Skifteforvalterens Salarium	6 - 0 -
Stemplet Papir og Skrifverløn	<u>2 - 1 -</u>
Summa Kongl. Majsts. fordringer og Ordinaire udgifter	227 Rdlr. 0 Mk.
Manden berettede at restere paa Konge og Kirchetiende 5 Skp. Erter á 1 Mk.	1 - 1 -
Paa Præstens tiende 2 Tdr. biug á 8 Mk. og 2 Skp. Erter á 1 Mk.	4 - 2 -
til Degnen 2 Skp. biug	<u>0 - 2 -</u>
Summarum Bedrager Boens Besværinger /: saasom ingen videre bortskyldig giæld blef angifven:/ in allis Penge	233 Rdlr. 1 Mk.
Efter gjorde Liquidation ofver Boens Middeler, som er	339 Rdlr. 2 Mk. 2 Sk.
og dens Udgifter	<u>233 - 1 - 0 -</u>
Befindes at blifve til deeling mellem	
Faderen og Børnene	106 Rdlr. 1 Mk. 2 Sk.
hvoraf faderen tilkommer	53 - 0 - 9 -
og Børnene den anden halvde del	53 - 0 - 9 -
Som er paa hver Broderlod	13 - 1 - 2 $\frac{1}{4}$ -
hvilken deres tilfaldne arf faderen Eske Jørgensen af kiærlig omhyggelighed for sine Børn lofvede af sin egen halve lod at forbedre saa at nu hver af de 4 Sønner maa nyde	20 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk.
som er da tilsammen med Arf og Gafve	80 - 0 - 0 -
hvilke Penge hos faderen i Boen uden Rente bliver bestaaendes med formøndernes samtycke indtil hver af dem opnaar 16 Aar, Hvorimod hand dennem med nødtørftig Klæde og føde forsørger og Christeligen opdrager, som hand for Gud vil være ansvarlig. Og bør formynderne Søren Jørgensen i Rude og Niels Michelsen i Saksild hver for sig at have tilbørlig indseende med, at dennem intet af bemt. Mødrene Arf eller tillagte gafve i sin tid fravindes, men bliver i god behold, indtil de self efter Loven den maa tiltræde og oppebære, da faderen lofver hver af dem med rede penge heller fornøjelige Vahre at aflegge. I øfrige er alle Boen tilhørende Middeler Eske Jørgensen fremdeles under hænder betroet saaledes at han Gaarden reparerer og i forsvarlig stand sætter. Hans Kongl. Majsts. afsatte Inventarium og udgifterne i rette tider svarer og dette Skiftes bekostning betaler. At saaledes udi ald venlighed er	

sluttet, afhandlet og indgaaet, bekræfter vi med vore Hænder.

Datum Sterfboen i Rude ut supra.

Paa veledle Hr. Regimentskrivers Vegne:

Christen Solgaard.

Paa Herredsfogdens, Christian Jensens Vegne udi hans loulige absence:

Daniel Nielsen.

Formønderne: Søren Jørgensen. Niels Michelsen.

Faderen: Eske Jørgensen.

Vurderingsmænd: Michel Ingildsen. Anders Thomsen."

Laurits Eriksen

44

der var Ryttergaardmand i Hjordbjerggaard, Nølev Sogn, var gift med

Maren Mortensdatter

45

som efter hans Død giftede sig med Niels Poulsen, der saa overtog Hjordbjerggaard, som senere blev overtaget af Laurits Eriksens Søn Morten Lauritsen (se Ane Nr. 22). Maren Mortensdatter døde 1707.

Den 21. Juni 1700 afholdtes der Skifte efter afdøde Ryttergaardmand Laurits Eriksen i Hjordbjerggaard, som ved sin Død efterlod sig Enken Maren Mortensdatter og Børnene: Erik Lauritsen, fuldmyndig, Maren Lauritsdatter, gift med Rasmus Olufsen, Gaardmand i Hornstrup, Anne Cathrine Lauritsdatter, 22 Aar, Morten Lauritsen, 9 Aar, Karen Lauritsdatter, 7 Aar gl., og Else Kirstine Lauritsdatter, 4 Aar gl.

Som Formynder for de umyndige Børn blev antaget Rasmus Olufsen af Hornstrup samt den ældste Søn Erik Lauritsen, og Enken antog som Lavvæрге Morten Sørensen i Baastrup.

Boet blev registreret som følger: 1 Eskebord m. lukket Fod, 2 gl. Do., 1 lidet Egebord, 1 Egehalvkiste, 1 gl. lidet Skrin, 1 lidet Skab, 1 stort Do. med 3 Rum uden Laas, 1 Eskebagstoel, 4 Træstole, 3 smaa Stole m. Halm-bunde, 7 gamle Bænke, 1 gl. Kobberbryggerkedel i Gruen paa 2 Tdr., 1 liden Brændevinskedel, vog (vejede) med Hatten 14 Pund, 1 Vinkobberkedel, 1 liden Messingkedel, 8 Fade og 18 Tintallerkener, 2 Saltsirkener (Saltkar) og 2 Lysestager, 1 gl. Egestolpeseng, deri: 1 Bolster Underdyne, 1 Do., 1 ulden Overdyne, 1 Par Blaargarnslagner, 1 Bolster Hovedpude, uden Vaar, 1 gl. Læderpude, 1 Foldbænk, deri: 1 gl. Dynevaar, 1 gl. Do., 1 liden Pude, 1 gl.

ulden Dyne, 2 Blaargarnslagner, 1 Stolpeseng med ormede Piller, 1 gl. Fyrrseng, 1 ulden Bolsterdyne, 1 linned Bolster Do., 1 gl. Do., 2 Hovedpuder, 1 Omhæng af gult hjemmegjort Tøj.

I Pigens Seng: 2 gl. Dyrer, 1 Pude, 2 Blaargarnslagner.

I Karlens Seng: 2 gl. Dyrer, 1 Hovedpude, 2 Blaargarnslagner.

Den sal. Mands Gangklæder: 1 sort Klædeskjole og Do. Bukser, 1 gl. graa Klædeskjole, 1 graa Vadmelkskjole, 1 gul Lædertrøje m. 15 Søluknapper i, 1 Par gl. Læderbukser, 1 sort Hat, 1 sort Hue, 1 Par Sko, 1 Par do.

Brygge- og Bageredskaber: 4 Bryggekar, 1 Kværn m. Behør, 2 Sold, 2 Selde, og 1 Drøftetrug, 10 Siebøtter, 1 Kærne, 1 Flødebøtte og 1 - - -.

Jerntøj: 2 Jerngryder, 1 Lænke, 1 Ildske, 1 Ildklemme, 1 Naver, 1 Baandkniv, 2 Spegerbor, 2 gl. Høleer og 1 Skærekniv m. Kiste.

Udboen: 1 sortblæset Hæst, 8 Aar, 10 Rdlr., 1 gl. Brun Hoppe, 10 Rdlr., 1 gl. Brun Hoppe m. Føl, 5 Rdlr., 1 gl. sort Hoppe, 2 Rdlr., 1 udlevet blæset Hest, 1 Rdlr. 2 Mk., 1 sortbrun Hoppe, 11 Rdlr., 1 brun Hoppe, 5 Aar, m. Føl, 18 Rdlr., 1 brun Fole i 3die Aar, 15 Rdlr., 1 brun Hest, 12 Aar, 12 Rdlr., 1 brun Hingst, 9 Aar, 15 Rdlr., 1 Føl, 2 Rdlr., 1 blakket do., 10 Rdlr., 2 Ungnødstude, 9 Rdlr., 1 Do., 1 blakket Kvie, 1 broget Do., 1 sort Do., 5 Kviekalve, 2 sorte Køer, 13 Rdlr. 2 Mk., 2 sorthjelmede Do., 13 Rdlr., 3 sortblakkede Do., 2 sorthjelmede Do., 1 sorthjelmet Tyr, 3 spæde Kalve, 21 Faar, 19 Lam, 8 Væddere, 5 Geder og 1 Buk, 6 Svin, 3 Gæs m. 10 Unger, 1 Gasse, 4 gl. Bistokke (stader), 1 Sværm, 5 Tdr. Byg, 2 1/2 Td. Havre malt og 12 Skp. Boghvede paa Loftet, 16 Tdr. Rug, 4 Tdr. Byg, 8 Tdr. Havre og 5 Tdr. Boghvede udsaaet i Marken."

Foruden dette angav Enken, at hendes Mand havde foræret hende i Fæstensgave 2 smaa Sølvbægre og 6 Sølvskeer.

Boets samlede Værdi opgjordes til 536 Rdlr. 2 Mk. og 8 Sk.

Gaardens Bygninger opgives at være "temmelig vidtløftig forfalden" paa sine 80 Fag, og Brøstfældigheden vurderes til 60 Rdlr.

Den paa Gaarden værende Rytters Forplejning af 7 Tdr. og 4 Skp. Hartkorn fra 1. Juni til 1. Oktober 1700 vurderedes til 15 Rdlr.

Enken foreviste en Specification over Udgifterne ved Mandens Begravelse, ialt 16 Rdlr. og 2 Mk.

Sr. Søren Clemmensen i Horsens fordrede og beviste med Obligation af 8. November 1667 samt derpaa erhvervede Dom af 30. September 1681, at den sal. Mand var ham 250 Rdlr. skyldig med paaløbne Renter.

Apotekeren Erich Elbogen i Horsens "fordrede for Medikamenter, som han skal have ordineret og skikket til den sal. Mands Svaghed, og sin Rejses Bekostning samt Umage hannem i sin Siugdom at opvarte og var tilfreds med rede

Penges Betaling herfor - - - 19 Rdlr."

Erik Lauritsen fordrede sin mødrene Arv, "som efter hans Beretning skal være 26 Rdlr. Paa sin Søster Anne Cathrine Lauritsdatters Vegne iligemaade angivet, at hendes mødrene Arv skal være heri Boen - - ialt 13 Rdlr."

Mad. Dahnsen "lod fordre forstrakte Penge, som Enken og Arvingerne vedgaar 10 Rdlr."

Jon Lauritsen i Hylke fordrede 2 Rdlr., Erik Lauritsen rede Penge 6 Rdlr., og Jakob Andersen i Brørup fordrede 4 Rdlr.

Boets samlede Udgifter var 467 Rdlr., og der blev saa til Deling mellem Enken og Børnene 69 Rdlr. 2 Mk. og 8 Sk.

Børnenes Formynder gik med til, at Børnenes Arv vilde blive staaende renteløs i Boet hos Moderen indtil deres myndige Aar, og indtil da forpligtede hun sig til at forsyne "de smaa umyndige Børn med Klæde, Føde, Christelig Optugtelse og Skolegang, som hun for Gud og Øvrighed samt Gotfolck vil bekiendt være."

Knud Nielsen

46

der var Gaardmand i Assedrup, Nølev Sogn, er født ca. 1655, og han døde 1712 i Nølev Sogn og blev begravet d. 12. Februar.

Han var gift med

Sidsel Simonsdatter

47

som efter hans Død giftede sig med Peder Enevoldsen fra Kalbygaard i Laasby Sogn.

Knud Nielsen er opført i Matriklen 1688 som Fæster af en Gaard i Assedrup med 4 Tdr. 2 Skp. 2 Fjdk. Hartkorn. Gaarden ejedes af Erik Herlufsens Arvinger.

der var Selvejergaardmand i Malling, maa være født omkring 1600, og han døde 1690.

Efter at være blevet Enkemand blev han 1651 gift med

Ane Jespersdatter

71

af Fillerup.

Den 26. Februar 1633 tilskødede Svogeren Rasmus Nielsen, Aastrup, og dennes Hustru Maren Øfflisdatter Peder Øfflisen den Del af Gaarden i Malling, som tilfaldt dem. Andre Arvinger omtales ikke paa dette Tidspunkt, saa man maa gaa ud fra, at deres Arveparter blev staaende i Gaarden. Disse Parter maa Peder Øfflisen have købt senere; thi i 1651 nævnes det, at han havde Parter af hans Søskenes og endvidere arvet en Part efter hans salig Søster Kirsten Øfflisdatter.

Gaarden var en Selvejergaard, men Peder Øfflisen skulde dog svare i Landgilde til Herlighedsejeren 1 Ko, 1 Svin, 1 Lam, 1 Gaas, 4 Høns, 1 Pund Smør, 6 Skp. Rug og et mindre Beløb i Penge.

Ved Matrikuleringen 1664 ansattes Peder Øfflisens Gaard til 11 Tdr. 7 Skp. 1 Fjdk. 1 Alb. Hartkorn.

Den 17. Juni 1651 fremstod for Ning Herreds Ret Peder Øfflisen og tog i Haanden sin Svigerfader, Herredsfoged Jesper Rasmussen, der mødte paa sin Datters Vegne. Peder Øfflisen solgte "med fri Vilje, velberaad Hu, Ja og Samtyk" Halvdelen af Selvejergaarden til sin trolovede Fæstemø Ane Jespersdatter.

Peder Øfflisen og Hustru synes at have levet i stor Velstand trods Svenskekrigens Forarmelse af Eynen; ved sin Død 1690 var han tillige Ejer af en Halvgaard i Balle.

Jørgen Eskesen

80

er født ca. 1624.

Han var Fæster af Ryttergaarden Rude Hovgaard i Saksild Sogn. Gaarden opføres i Matriklen 1664 med 20 Tdr. Hartkorn, og i Matriklen 1688 opgives dens Hartkorn til 15 Tdr. 5 Skp. 2 Fjdk.

var gift med

hvis Forhold er ukendte.

Erik Gabrielsen overtog efter Faderen Egebjerggaard, der nærmere er omtalt i Afsnit 6.

er født omkring 1570.

Han var gift med

Kirsten Sørensdatter

141

Den 25. September 1593 fik Øffli Eskesen fra Faderen Skøde paa dennes jordegne Halvgaard i Malling.

Jesper Rasmussen

142

er født 1597, og han døde d. 9. Marts 1679.

Han var gift med

Berrithe Mickelsdatter

143

der er født 1600. Hun døde d. 12. Januar 1659.

Jesper Rasmussen var Tingskriver i Hads Herred i 32 Aar og var desuden Herredsfoged i samme Herred. Han beboede først den sydvestlige Gaard i Fillerup, Odder Sogn, det nuværende Matrikel Nr. 6.

I 1850erne blev denne Gaards Stuehus nedbrudt, og man fandt da et udskaaret Panelværk med Jesper Rasmussen og Hustrus Navne.

Efter at være blevet Herredsfoged beboede Jesper Rasmussen Gaarden Matrikel Nr. 3, der var paa ca. 6 Tdr. Hartkorn.

I 1664 gav Jesper Rasmussen "Gud i Himmelen til Ære denne Kierch til beprydelse" et endnu velbevaret Epitafium til Odder Kirke. Paa Epitafiet er Givernes Navne anført, og Ægteparret med deres 6 Børn er afbildet i Midterfeldtet. De er iført særegne Dragter, Mændene har alle Paryk, som det var almindeligt paa den Tid for fornemme Folk, og baade Mænd og Kvinder bærer en hvid gennemsigtig Krave, formodentlig af Kniplinger.

Gabriel Holgersen

176

overtog Egebjerggaard efter Moderen i Aaret 1605, og han afstod 1641 Gaarden til Sønnen Erik Gabrielsen. Hans Forhold er nærmere omtalt i Afsnit 6.

er formodentlig født omkring 1540.

Han var gift med

I 1567 overtog Eske Mickelsen Øuli Fødegården i Malling. I 1590 købte han sine Søskendes Arveparter i Gaarden, og 1593 afstod han Gaarden til Sønnen Øffli.

I 1596 skænkede Eske Mickelsen Øuli i Forening med Skipper Jens Johnsen i Aarhus en Malmlysestage til Malling Kirke.

til Boller og Stjernholm ved Horsens, er født 1517, formodentlig paa Tørning Slot, og han døde d. 4. Marts 1575 paa Byholm.

Han blev gift ca. 1548 i København med Mette Mouridsdatter Krognos, som døde d. 26. September 1558 paa Byholm og blev begravet d. 2. Oktober i Uth Kirke. Efter hendes Død var Holger Rosenkrantz Enkemand en halv Snes Aar, og i dette Tidsrum levede han sammen med

Kirsten Nielsdatter

353

om hvis Fødsel og Død de bevarede Arkivalier ingen Oplysninger giver. Hendes Forhold er iøvrigt nærmere omtalt i Afsnittet om Egebjerggaard.

Efter paa passende Vis at have sørget for Kirsten Nielsdatter og Børnene: Christopher Holgersen, Gabriel Holgersen og Diana Holgersdatter, giftede Holger Rosenkrantz sig d. 25. April 1568 med Karine Christoffersdatter Gyldenstjerne. Hun er født d. 15. Juli 1544, og hun døde 1613 i Horsens og blev begravet d. 20. April.

Efter Forældrenes Død 1525 kom Holger Rosenkrantz i Huset hos Fasteren Sophie, der var gift med Rigsraad Axel Brahe, og 1529 kom han til Rigsraad Oluf Nielsen Rosenkrantz til Vallø. Efter nogle Aars Ophold ved fremmede Hoffer, særlig hos Hertug Ernst af Brunsvig-Lyneborg, overtog Holger Rosenkrantz 1537 Værgemaalet for sine yngre Søkende og dermed Bestyrelsen af Familiens store Godser. Ved det endelige Skifte 1551 blev Holger Rosenkrantz Eheherre paa Fædrenegaarden Boller, hvor han havde bosat sig 1548. Han havde udviklet sig til en smuk og statelig Mand, der ved sit muntre og venlige Væsen, sin uangribelige Retsindighed og smidige Omgængelighed formaaede at vinde og fastholde Menneskers Venskab. Med al sin Festglæde tabte han ikke Balancen i sin Tids noget voldsomme Fornøjelser. Han var som skabt for en Hofkarriere og blev 1541 Hofsinde og allerede 1543 Hofmarskal hos Christian III, en Stilling han opgav 1548, formodentlig i Anledning af sit Ægteskab. Maaske er det livsvarige Venskab med Tronfølgeren Frederik II grundlagt i denne Tid.

Samtidig med Hoftjenesten indtraadte Holger Rosenkrantz i Lensstyrelsen; 1542-1551 havde han Vordingborg Len paa Regnskab, 1551-1575 det for Boller velbeliggende Byholm i Pant, hvortil der i Frederik II's Tid kom en Mangfoldighed af andre Forleninger. Holger Rosenkrantz gjorde tidligt en militær Indsats, 1543 var han en af Hovedførerne for den danske Styrke, der skulde hjælpe Gustaf Vasa med at undertrykke det smaalandske Bon-

deoprør, og 2 Aar senere bistod han med 500 Ryttere de evangeliske Fyrster. Kun 35 Aar gammel blev han 1552 optaget i Rigsraadet, hvor han kom til at øve en meget alsidig Virksomhed. Han deltog 1554 i Grænsemødet i Elfsborg, og 1556-1557 var han Øverstkommanderende i Nørre Jylland, der 2 Gange blev sat i Alarmberedskab under Indtryk af den stadige Trussel sydfra.

Et Brev fra Dronning Dorothea til Frederik II fra December 1558 viser, at Venskabet mellem Holger Rosenkrantz og den vordende Konge var meget intimt. Saaledes maatte Tronskiftet 1559 betyde en stigende Indflydelse for Holger Rosenkrantz, og naar han ikke straks steg til Rigets højeste Æresposter, skyldtes det Modstand fra ham selv. Han overværede Kongerne Christian III's og Christian II's Begravelser i Odense, og han fulgte Frederik II under et længere Ophold i Jylland og deltog i Kroningsforberedelserne; ved Kroningen bar han Rigsæblet. Under Ditmarskerkrigen 1559 var Holger Rosenkrantz en af de tre Krigskommissærer, der skulde sørge for Tilførsel af Proviant og Penge, og endvidere var han Medlem af det Krigsraad, der i Forening med Johan Rantzau havde den øverste Ledelse af Felttoget.

Da Kongen 1560 sækulariserede Øm Kloster i den Hensigt at gøre det til sin jydsk Hovedresidens under Navnet Emborg, blev Klostret lagt ind under Holger Rosenkrantz Forlening Bygholm, der yderligere blev udvidet med Voer Kloster. Da Kongen næste Aar opgav Emborg til Fordel for Skanderborg, blev Holger Rosenkrantz ogsaa Lensmand der og havde saa ialt 14 Herreder og 5 Birker under sig.

I sine første Regeringsaar opholdt Frederik II sig meget paa Holger Rosenkrantz Forleninger, hvor Familien Rosenkrantz dominerede ved glade Fester, og Kongen var ogsaa ved forskellige Lejligheder Gæst paa Boller.

Da Forholdet til Sverige tilspidsedes, deltog Holger Rosenkrantz i Forhandlingerne i København, men derefter gled han for en Tid i Baggrunden. Omkring Oktober 1562 gik det Rygte, at Kongen havde stukket Holger Rosenkrantz ihjel med sin Kaarde, fordi han havde fraraadet at gaa for skarpt frem i Striden med Hamburg, men ved Krigsudbruddet 1563 var Holger Rosenkrantz igen i høj Gunst, og paa Rigsraadets Møde i Paasken, da Krigen blev besluttet, fik han Tryggevælde Len kvit og frit, og heraf kan vel nok sluttes, at han tilhørte Krigspartiet. Under 7-Aars Krigen opholdt Holger Rosenkrantz sig i Kongens Omgivelser, naar han ikke var optaget af sine talløse militære, administrative eller diplomatiske Opgaver, der ofte var af den vanskeligste og mest delikate Natur. Han blev saaledes d. 30. September 1563 sendt til Sachsen for at bede Frederik II's Svoger



*Epitafiemaleri opsat i
Uth Kirke 1578 af Karen
Gyldenstjerne*



*Holger Rosenkrantz og
Hustruers Mausolcum
i Uth Kirke*



Nærbillede af Mausoleet

Kurfyrst August om at genoptage Kongens Frieri til en af Kejser Maximilian II's Døtre, og paa en ny Rejse til Sachsen i samme Sag næste Foraar lykkedes det ham og Caspar Paslick at skaffe et nyt Krigsmaal hos Kurfyrsten. Efter sin Hjemkomst i Juli deltog Holger Rosenkrantz i Forhandlingerne om Afsættelse af Hærens Øverstkommanderende, hvad der foregik i en opladet Atmosfære, idet visse Regeringskredsens Kritik af Greven ogsaa ramte Kongen.

Under en Mønstning af tyske Tropper i Skaane i det tidlige Foraar blev Holger Rosenkrantz taget til Fange af Jürgen von Holles Knægte og slap kun fri mod Løfte om Betaling af deres resterende Sold. Som følge deraf maatte han sammen med 29 andre Adelsmænd kautionere for Kongen for 100.000 Daler, som de tyske Hovedsmænd lagde ud til Knægtene. Senere fik han og et Par andre Raader den ubehagelige Opgave i Jylland og Fyn at tage sig af de adelige, der havde unddraget sig Deltagelse i Krigen og at udskrive ofte uvillige Bønderkarle til Krigstjeneste. Den 2. August henvendte de Rigsraader, der kontrollerende fulgte Hæren, sig til ham med deres Klager over den nye Øverstkommanderende Daniel Rantzau, for at Holger Rosenkrantz kunde lade disse Klager gaa videre til Kongen, og omvendt kom ogsaa Felt-herren i Begyndelsen af 1566 til ham med sine Bekymringer, bl.a. motiveret med Holger Rosenkrantz store Indflydelse ved Hove. Da det i September 1565 - militært og økonomisk - saa sortest ud, var Holger Rosenkrantz en af de Rigsraader, som Kongen, dog uden større Held, sendte til Regeringsraadet i København med et Skatteforslag, som skulde bringe Dækning af Militærudgifterne. I det samme kritiske Efteraar skrev Kurfyrstinden af Sachsen i sin søsterlige Angst til Holger Rosenkrantz og Kansleren, da Rygtet gik, at Adelen vilde afsætte Frederik II.

Nødsituationen var Forudsætningen for Peder Oxes Hjemkaldelse 1566. Trods et tidligere mindre venligt Forhold til den nye Rigshofmester, steg Holger Rosenkrantz netop da - presset af Konge og Rigsraad - til de højeste Stillinger. Under Peder Oxes Bestræbelser for at bringe Orden og Fasthed i Administrationen, bl.a. ved en kraftigere Centralisation, blev der Brug for den smidige Holger Rosenkrantz, som d. 9. December 1567 blev udnævnt til Statholder i Nørre Jylland, et hidtil ukendt Embede, der lagde hele Jyllands Finans- og Lenstyrelse under ham, hvorved han fik Ansvaret for Skatteopkrævning, Troppeudskrivning og Hærleverancer. Samtidig maatte Holger Rosenkrantz deltage i resultatløse Fredsforhandlinger med Svenskerne i Stralsund 1567, Roskilde 1568 og Knærød 1569 samt i ørkesløse Forhandlinger i Odense med Hertugerne Hans den ældre og Adolf om deres slesvigske Lenspligt.

Da Frederik II d. 1. Januar 1570 truede Rigsraadet med at nedlægge Re-

geringen, var Holger Rosenkrantz en af de to Mænd, som Raadet udsaa til at berolige Kongen. Efter Krigen forenede Holger Rosenkrantz, fra 1573, med Statholderstillingen Rigsmarskembedet, der havde staaet ledig siden 1569. Han ombyttede 1568 Tryggevælde Len med Solrød og Mosede, der ogsaa blev en fri Forlening, og samtidig fik han St. Hans Kloster i Horsens i Pant.

At Holger Rosenkrantz 1573 maatte afgive Skanderborg betød ikke Unaade, men skyldtes blot, at Kongen selv ønskede at bo paa Slottet, og kort før sin Død fik Holger Rosenkrantz Skøde paa St. Hans Kloster, hvori han havde store Pantessummer. Desuden fik han Bygholm frit paa Livstid mod at opgive de deri staaende Panter.

Efter Mette Mouridsdatter Krognos Død af Pesten 1558, var Holger Rosenkrantz som nævnt Enkemand i en halv Snes Aar, og i denne Periode var han meget optaget af Statssager.

Sammen med sin anden Hustru førte han et stort Hus; særlig berømt er hans anden Søns Daab paa Skanderborg Slot d. 2. September 1571. Sønnen blev opkaldt efter Kongen, der personlig stod Fadder i Nærværelse af hele Rigsrådet, Hoffet og en Mængde adelige Damer og Herrer.

Trods sin Iver i Statstjenesten havde Holger Rosenkrantz ogsaa faaet Tid til at tage sig af sine Godser. Ved Mageskifter med Kronen og adelige Standsfæller, kom han i Besiddelse af en stor Godsmængde, væsentlig i Bjerre og Hatting Herreder, samlet hovedsagelig om Boller og det Sted paa Nordsiden af Vejle Fjord, hvor hans Enke siden opførte Rosenvold.

Holger Rosenkrantz Hovedinteresse synes at have været Militærvæsen, men sikkert er det ogsaa, at han har været stærkt grebet af Reformationsrøret. Han omgikkes gerne Præster, og 1555 var han Medlem af den Kommission, der forbedrede Præsternes Lønninger.

I Uht Kirke findes et Gravmæle med Afbildninger af Holger Rosenkrantz selv og hans to Hustruer, og desuden findes samme Sted et Epitafiemaleri af Holger Rosenkrantz, Karen Gyldenstjerne og deres Sønner (se omstaaende Illustrationer).

er antagelig født omkring 1500.

Han var gift med

Birgitte Ibsdatter

561

Mickel Øuli fremtraadte i 1567 paa Viborg Landsting og begærede at faa læst ved Landstinget et Pergamentsbrev, som i første Halvdel af 1400erne var blevet udstedt af Væbneren Jes Persen. Denne fik i dette Dokument "et fuldt Sognevidne" af 24 Dannemænd af de ældste og bedste i Malling, at den Gaard, "som Jes Persen i Malling nu iboer, er hans rette Oldearf og haver været siden førstnævnte Bønder til vort (kom) og saa til nu".

Mickel Øulis Motiv til at lade dette Dokument tinglæse maa jo uden Tvivl være, at et Bevis for, at hans Gaard havde været Jes Persens, ogsaa var et Bevis for hans egen Adkomst.

Man maa saaledes bestemt formode, at Mickel Øuli eller hans Hustru var Jes Persens Barnebarn, og at det for Mickel Øuli blot gjaldt om at bevise Bedstefaderens Ret til Gaarden, idet Sognemændene maa have været vidende om Slægtskabet og dermed Mickel Øulis Ret til Gaarden.

560 561
Mickel Birgitte
Øuli Jbsdatter

280 281
Eske Kirsten
Mickelsen Eskes-
Øuli datter

352 353
Holger Kirsten
Rosen- Niels-
krantz datter

140 141 142 143
Øfli Kirsten Jesper Berrithe
Eske- Søren- Rasmus- Mickels-
sen datter sen datter

176
Gabriel
Holger-
sen

70 71
Peder Ane
Øfli- Jespers-
sen datter

80
Jørgen
Eske-
sen

88 89
Erik Anne
Gabriel- Søren-
sen datter

32 33 34 35 36 37 40 41 44 45 46 47
Christen Anne Rasmus Maren Søren Maren Eske Anne Laurits Maren Knud Sidsel
Laurit- Rasmus- Niel- Pedersd. Rasmus-Christens- Jørgen- Michels- Erik- Mortens- Niel- Simons-
sen datter sen (Øuli) sen datter sen datter sen datter sen datter

16 17 18 19 20 22 23
Rasmus Anne Christen Maren Niels Morten Anne
Christen- Rasmus- Søren- Peders- Eske- Laurit- Knuds-
sen datter sen datter sen sen sen datter

8 9 10 11
Rasmus Anne Eske Sidrel
Rasmussen Christensdatter Nielsen Mortensdatter

4 5 6 7
Jens Maren Rasmus Johanne
Rasmussen Eskesdatter Bertelsen Christensdatter

2 3
Rasmus Jensen Svejgaard Christiane Rasmusdatter

*Anetaule
for
Johanne Nielsdatter*

(Se Oversigtstavle længere fremme i Bogen)

er født 1775 i Lillenor, Malling Sogn, og han døde d. 15. December 1828 paa Hølken Mark, Bjerager Sogn, og blev begravet d. 21. December.

Hans Daab fandt Sted d. 16. Juli 1775, og Faddere var Niels Fransen, Storenor, Peder Tomasen, Lillenor, Rasmus Nielsen, Lillenor, og Jacob Frandsens Datter Bendthe i Ajstrup. Gudmoder var Jacob Sørensens Hustru af Lisberg.

Niels Pedersen blev gift d. 24. September 1808 i Bjerager Kirke med

Mette Rasmusdatter

Hun er født 1783 i Hølken, og hun døde d. 1. Marts 1845 paa Hølken Mark og blev begravet d. 7. Marts.

Hendes Daab fandt Sted 2. Paaskedag 1783, og Faddere var Anders og Niels Nyegaard, Niels Mathisen, Niels Frandsen og Søren Nielsen, alle af Hølken. Gudmoder var Søren Christophersens Hustru i Oldrup.

Kirkebogen fortæller, at Mette Rasmusdatter d. 28. Februar 1829 blev trolovet til Peder Jensen Lillenor, der var Ungkarl og Søn af Gaardmand Jens Pedersen af Malling Sogn. Han var 31 Aar gammel og Havekarl ved Marselisborg. Vielsen har næppe fundet Sted, thi allerede d. 27. November samme Aar blev hun trolovet til Juul Povlsen Gylling, der var 42 Aar gammel og Ungkarl. Hun betegnes da som Enke efter Gaardmand Niels Pedersen. Vielsen fandt Sted d. 14. Januar 1830 i Kirken.

Da Mette Rasmusdatter og Niels Pedersen blev gift, betegnes hun som Enke, men der er intet fundet indført i Kirkebogen om hendes første Ægtefælle.

Niels Pedersen betegnes ved sin Død som Gaardmand paa Hølken Mark.

er født 1727 i Lillenor, Malling Sogn, og han døde samme Sted 1779 og blev begravet d. 25. November.

Han blev døbt d. 16. Marts 1727 i Malling Kirke, og Faddere var Rasmus Pedersen, Maarslet, Peder Jacobsen, Starup, Michel Rasmussen, Ajstrup, Karen Jacobsdatter, Storenor, Kirsten Jensdatter, Pøl, samt Maren Zeiersdatter af Storenor, der var Gudmoder.

Peder Jensen blev troløvet d. 14. Oktober 1754 og gift d. 3. December samme Aar i Malling Kirke med

Karen Sørensdatter

5

Hun er født 1734 i Storenor, Malling Sogn, og hun døde 1784 i Lillenor. Om hendes Begravelse skriver Præsten: "Dend 12te Junii kastet Jord paa Sælig Peder Jensens Enke Karen Sørensdatter af Lildnord, gammel 51 Aar".

Hendes Daab fandt Sted 3. Pinsedag 1734 i Malling Kirke, og Faddere var Søren Knudsen af Aarhus, Lars Larsen, Fløjstrup, Niels Jacobsen, Lillenor, Anne Mortensdatter, Falling Mølle, og Maren Larsdatter i Malling, der var Gudmoder.

Rasmus Jørgensen

6

med Tilnavnet Nygaard, er født ca. 1740.

Han blev gift første Gang d. 7. Februar 1765 i Bjerager Kirke med Maren Pedersdatter af Hølken, og d. 26. Juni 1778 blev han gift tredje Gang i Gosmer Kirke (Navnet paa hans anden Hustru kendes ikke) med

Ane Christophersdatter

7

der er født ca. 1755. Hun døde d. 28. Marts 1815 som Opholdskone hos Udflytter Niels Pedersen paa Hølken Mark i Bjerager Sogn og blev begravet d. 2. April.

Afskrift af Folketællingen for Boulstrup og Hølken i Bjerager Sogn 1787:
"14. Familie.

Michel Jacobsen, Husbonde, 31 Aar. } Begge i Bonde og Gaardbeoer.
Maren Nielsdatter, Madmoder, 26 Aar. } første Ægteskab.

Maren Michelsdatter	}	Deres Børn	4 Aar	
Sophie Michelsdatter			1 "	
Jens Jacobsen, Mandens Broder,			19 "	Landsoldat.
Rasmus Jørgensen, Mand,			47 ", gift 3.Gang.	} Opholdsfolk
Ane Christophersdatter, Hans Kone,			32 ", gift 1.Gang.	

Johanne Rasmusdatter	}	Deres Børn af	7 Aar,
Mette Rasmusdatter) sidste Ægteskab	4 "

er født 1679, og han døde 1763 i Lillenor, Malling Sogn, og blev begravet d. 2. Marts.

Oplysninger om hans Ægtefælle findes ikke, da Vielsesindførelserne i Malling Sogn først begynder 1724.

Søren Rasmussen

10

er født ca. 1674, og han døde 1756 i Storenor, Malling Sogn, og blev begravet d. 9. Juli.

Han blev viet d. 25. Marts 1730 i Malling Kirke til

Mette Jacobsdatter

11

af Storenor. Hun er ikke fundet død i Tidsrummet 1734-1787 og nævnes heller ikke i den første Folketælling, der fandt Sted 1787.

Jørgen Rasmussen

12

er født ca. 1704, og han døde 1771 i Nygaard, Bjerager Sogn, og blev begravet d. 28. April.

Christopher Sørensen

14

der var Gaardmand i Smederup, Gosmer Sogn, var gift med

Johanne Mogensdatter

15

der døde 1789 i Smederup og blev begravet d. 12. Februar, 65 Aar gammel.

I Skifteprotokollen for Rathlousdal og Gersdorffslund Godser 1782-1803, Fol. 177a, er der indført Skifte efter Johanne Mogensdatter:

"Anno 1790 den 21de January indfandt sig paa Hans Excelence Geheyme Raad

Schach Rathlous Vegne Forvalter Hans Møller ved Fuldmægtig Peder Rosenmeyer med 2de tiltagne Vitterligheds og forhen brugte Vurderings Mænd Rasmus Jørgensen og Seyer Rasmussen, begge af Smeyerup, for udi Christopher Sørensens Gaard i Smeyerup efter hans ved Døden afgangne Hustrue Johanne Mogensdatter at foretage endelig Skifte og Deeling efter forhen holdte Registrering og Vurdering mellem Enkemanden med Boens Byrder paa den Eene Side og hans med den afdøde aulede Børn neml.:

1. en Søn Søren Christophersen, er Bødker og boer i Oldrup.
2. en Søn Mogens Christophersen, hjemme hos Faderen, 28 Aar.
3. en Datter Anne Christophersdatter, gift med Rasmus Jørgensen i Hylken.
4. en Datter Birgitte Christophersdatter, 24 Aar, hjemme hos Faderen, alle paa den anden Side.

Ved dette Skifte var nærværende Enkemanden selv Tilligemed Sønnerne Søren og Mogens samt Datteren Birgitte med Formynderen Rasmus Mogensen i Halting, men Rasmus Jørgensen mødte ikke, uagtet han trende Gange er kaldet til i dag, Udi hvis Overværelse den holdte Registrering og Vurdering blev oplæst
- - "

Aktiverne udgjorde 258 Rdlr. 4 Mk. 3 Sk., Passiverne beløb sig til 146 Rdlr., og Skiftesalarieret var 1 Rdlr. 12 Sk. Til Deling blev der 111 Rdlr. 3 Mk. 7 Sk., hvoraf Enkemanden fik Halvdelen, medens Sønnen Mogens skulde have 37 Rdlr. 1 Mk. 2 1/3 Sk. og Datteren Birgitte 18 Rdlr. 3 Mk. 9 1/8 Sk.

Skiftet fortæller, at Christopher Sørensen i Stedet vilde overlade Gaarden til Sønnen og udbetale Datteren baade fædrene og mødrene Arv, som blev ansat til 100 Rdlr. De to andre Børn havde allerede faaet deres Arv.

I samme Protokol, Fol. 332b, indføres Arveafkald fra Rasmus Jørgensen til sin "kiære Svoger Mogens Christophersen, som nu har faaet hans Faders iboende halve Gaard i Smejerup under Fæste", fordi denne "til mig har udbetalt alt, hvad min Kone baade efter hendes afgangne Moder Bodil Mogensdatter (skal være Johanne Mogensdatter - Fejlskrivning) som og hendes endnu levende Fader Christopher Sørensen, der hos mig paa hans Levetid nyder Ophold, kand tilkomme - 100 Rdlr. - - ".

der var Fæstehusmand i Gosmer Sogn, døde 1757 og blev begravet d. 1. Marts i Gosmer.

Han var gift første Gang med

Zidtzal Rasmusdatter

31

og han var gift anden Gang med Else Jacobsdatter.

I Skifteprotokollen for Rathlousdal og Gersdorffslund Godser 1717-1760, Fol. 305, er der indført Skifte efter Mogens Rasmussen:

"Anno 1757 dend 1ste Marty indfant sig paa Hendis Naade Højvelbaarne Frue Geheimeraadinde Rathlous Veigne Ridefogden Hans Møller med tiltagne 2de upartiske Mænd, naunlig Rasmus Pedersen og Juul Pedersen af Gosmer, efter holte loulig Registrering og Wordering at forrette endelig skifte og deeling udi afgangne Mogens Rasmussens Huus i Gosmer imellem hans efterladte Enke Else Jacobsdatter med Husets Brøstfældighed og allehaande Besværinger paa den ene, og deres i Ægteskab sammenavlede Børn nemlig: 1 Søn Rasmus Mogensen, født ca. 1731, 26 Aar, og Jacob Monsøn, 8 Aar, Noch 1 Søn Peder Mogensen i Gosmer aulet udi andet Ægteskab ved Zidtzal Rasmusdatter sampt 1 Datter Maren Mogensdatter, gift med Søren Knudsen i Fendsteen og en Datter Johanne Mogensdatter, gift med Christopher Sørensen i Smejerup alle paa den anden Side. Paa Enkens Vegne var overværende Anders Hansen i Halling. Paa egne og sine Søstres Vegne Peder Mogensen og Rasmus Mogensen, og paa den umyndiges Vegne Rasmus Rasmussen af Halling, hvor da udi Samptliges Overværelse Stervboens Tilstand af enken blef angiven, og til Registrering og Wordering forefunden saaledes, som følger:

	Rdlr.	Mk.	Sk.
Faar:			
2 Faarehoveder	1	2	0
1 Væfv med sit Tilbehør	2	4	0
1 Furkiste med Laas og Hængsel	1	2	0
1 Bord blad med foed	0	2	0
1 Fur Hængskab	0	3	0
1 Messing kieddel	0	5	0
1 Dito Mindre	1	0	0
1 Dito	0	2	0
3 fierrilder	0	3	0
2 Stæcker	0	3	0

	Rdlr.	Mk.	Sk.
2 Sædestoele	0	2	0
<i>Dend Sl. Mands Gangklæder:</i>			
1 blaægaa vadmels kiortel	0	3	0
1 hvid vadmels trøye	0	1	8
1 par skindbuxer	0	1	8
1 par blaee strømper	0	0	12
1 gl. vadmels trøye	0	0	12
1 brøstdug	0	1	0
3 blaargarns og 1 hørgarns dito	0	3	0
3 Halsklude	0	1	0
1 Par gl. skoe	0	1	8
1 Ildskee og Klemmer	0	0	12
1 Skorsteenslencke	0	0	2
1 Jernpnde	0	0	6
1 Rist	0	0	1
1 Øxe	0	0	6
1 Lampe	0	0	5
2 Potflasker	0	0	10
<i>Sengeklæder:</i>			
1 blaaestribet olmerdugs Dyne	1	0	0
1 rødtribet dito	1	0	0
1 hvid dito uden fyld	0	2	0
1 rødtribet Hovedpude	0	1	0
1 blaaestribet Bolster Pude med vaar	0	2	0
1 dito	0	1	0
1 Par Blaargarns Lagner	0	3	0
1 gl. eegekar	0	0	8
1 Par gl. blaargarns Lagner	0	1	0
1 Eallie	0	0	8
30 mk blaargarn á 2 sk.	0	3	12
20 mk vadmelsgarn á 6 sk.	1	1	8
<i>Og da intet videre efter tilspørsel var boen tilhørende, befindes forskrefne at an-</i>			
<i>drage til dend Summa</i>	18	0	14
<i>Dernæst blev Husitz Brøstfældighed som bestaar af 4 fag efterseet og be-</i>			
<i>tragtet og befanttes samme at mangle</i>			
8 Traver Tag á 2 Mk.	2 Rdlr.	4 Mk.	
paa dend østre Side 2 Traver Tag	1 -	2 -	

6 Tylt Lægter	1 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk.
10 al. Jordbød á 12 Sk.	1 - 1 - 0 -
Dernæst blev encken tilspurt om hun noget til nogen var skyldig, hvortil hun svarede at være skyldig til hendes Søn	
Rasmus Mogensen for Ligkisten	1 Rdlr. 3 Mk. 0 Sk.
til hendes Søn Jacob Mogensen	2 - 0 - 0 -
og til Rasmus Mogensen endnu Reede penge	1 - 2 - 0 -
Encken til Lighed med hendes Sl. Mands	
Begravelse aflægges	2 - 4 - 0 -
Papir til eet Skiftebrev	0 - 3 - 0 -
for det paa eet Ark at skrive og udrede	
med skifte Salarium	0 - 4 - 0 -
Er Summa Besværing og afgang	14 Rdlr. 5 Mk. 8 Sk.

Bliver saa igien at skifte og deele imellem enken og hendes børn

	3 Rdlr. 1 Mk. 6 Sk.
--	---------------------

deraf Moderen tilkommer den halve Deel som er

	1 - 3 - 11 -
--	--------------

Og da Samtlige forskrefne Arvinger alle ere Myndige baade paa egne og deres Hustruers veigne erklærede de aldeles intet i nogen Maade efter deres Sl. Fader ved dette skifte hafde at fordre, men overloed dend liden deel 9 Mk. 11 Sk. til deres liden og umyndige broder Jacob Monsøn, for hvilket Moderen bliver ansvarlig og derfor aflægges ham med nogle af sin Sal. faders klæder saavel som betaler ham de hos hende tilgode havende 2 Rdlr. sampt fornøyer hendes Søn Rasmus Mogensøn for hvis hand i boen kand have tilgode, og i det øfrige holder skifteforvalteren for alt hvis (hvad) af denne behandling dependerer uden kraf eller ansvar i alle Maader, forandringer og tilfælde.

Og paa dend Maade blev dette skifte i venlighed og Minde sluttet og tilendeført under forskrefnes hænder.

Datum skiftestedet die ut supra.

Paa hendes Naades Veigne: H. Møller.

Paa Enkens Veigne: A.H.S. Peder Mogensøn.

Paa dend umyndiges Vegne:

R.R.S. Rasmus Mogensøn.

Til Vitterlighed: Rasmus Pedersøn. Juul Pedersøn."



*Anetavle
for
Holger Rosenkrantz
til Boller*

*(Slægtsvaaben m.m. er gengivet efter
Farvetavler i Danmarks Adelsaarbøger)*

Otto Holgersen Rosenkrant

Otto Holgersen Rosenkrantz

til Boller, Næsbyholm, i Tybjerg Herred og store Godser i Norge, som han arvede efter sin Mormor og dennes Søster, døde d. 6. Oktober 1525 i Lübeck af Pest. Han blev gift ca. 1516 med

Margrethe Jespersdatter Ganz von Putlitz

som døde d. 29. September 1525 i Lübeck af Pest. Begge Ægtefæller blev begravet i Lübeck Domkirke, blev senere ført til Uth og sluttelig til Hornslet Kirke. Otto Holgersen Rosenkrantz var 1508 med Christian II i Norge, han købte Næsbyholm af Axel Lauridsen (Thott), var i 1513 Hofsinde, blev 1514 Hovedsmand paa Akershus, 1517 paa Tørring og 1523-1525 paa Aalholm. Han var Rigsraad, nævnes 1524 som Ridder, og 1525 deltog han i Kampen mod Søren Nordby.

Holger Eriksen (Rosenkrantz)

til Boller døde 1496. Han blev begravet i Viborg eller Mariager, men førtes siden til Hornslet Kirke. Han var gift første Gang med

Margrethe Bosdatter Flemming

efter hvem hans Søn arvede store Rigdomme i Norge. Han var gift anden Gang med Anne Henriksdatter Meinstorff, der er født ca. 1474. Holger Eriksen (Rosenkrantz) nævnes første Gang 1485, i 1487 beseglede han Hyldningen i Lund, han var Hovedsmand paa Skanderborg, var 1492 Rigsraad, blev 1495 sendt til Gulland, og det var paa Tilbagevejen herfra, at han afgik ved Døden paa Krogholm. Holger Eriksen (Rosenkrantz)s anden Ægtefælle, Anne Henriksdatter Meinstorff var Hofmesterinde hos Dronningerne Christine Elisabeth og Sophie. Hun havde 1503 Fredsgaard Len og 1508-1518 og 1523-1525 Højstrup Len. Hun var i Unaade 1518-1523 og boede da i Lübeck. Hun blev myrdet d. 30. Januar 1535 paa Sjællands Landsting i Ringsted i Greve Christoffers Nærværelse. Hun blev begravet i Ringsted, men førtes siden til Hornslet Kirke.

Jesper Ganz

var Brandenburgsk Hofmarskal. Han var gift med

Anna Maltzan

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

til Stjernholm, Møgelkjær og Skjern, er født ca. 1429, og han døde d. 7. Januar 1503 ved Mariager Kloster, hvorfra han førtes til Hornslet Kirke. Han blev gift før 1456 med

Sophie Henriksdatter (Gyldenstjerne)

til Boller, som døde 1487. Erik Ottesen (Rosenkrantz) købte 1459 Møgelkjær i Bjerger Herred af Henneke Limbæk. Han var Ridder 1449, og 1452 var han Rigsraad. Han var Hovedsmand paa Skanderborg, og i Aarene 1456-1481 var han Faderens Eftermand som Hofmester og deltog som saadan i utallige Forhandlinger og diplomatiske Sendelser, bl.a. 1477 til Sachsen for at bejle til Kurfyrstens Datter for den senere Kong Hans. Han havde af Kronen Middelsom, Sønderlyng og Rinds Herreder i Pant, og han indlagde sig saa stor Fortjeneste, at han siges at have været som en Fader for Danmark.

Bo Flemming

til Næsøen i Aker nævnes endnu 1491. Han var gift med

Sigrid Erlandsdatter

der nævnes som Enke 1501. Bo Flemming var Væbner 1456, i 1457 nævnes han som Ridder og pantsatte da Gods i Ods Herred til Christiern van Haffn. I 1461 nævnes han som Ridder og Norges Riges Raad, 1465-1466 var han Sendebud til Forhandlingerne med de Svenske, var 1471 Norges Riges Kansler, 1472 Lensmand paa Tønsberg, hyldede 1483 Kong Hans i Halmstad, og 1489 nævnes han som Lensmand paa Akershus.



HR. OTTE NIELSEN
TIL HEVRINGHOLM,
RIGSHOFMESTER.



HR. ERIK OTTESEN
TIL BJØRNHOLM,
RIGSHOFMESTER,
† 1503.



Rosenkrantz

Otte Nielsen (Rosenkrantz)

16

til Hevringholm var død i Oktober 1475. Han var gift med

Else Holgersdatter (Krognos)

17

der er født 1379 og døde 1470. Hun var gift første Gang med Hr. Anders Ovesen Hvide til Bjørnholm. Otte Nielsen (Rosenkrantz) blev 1420 saaret i Slaget ved Immervad, 1434 var han Rigsraad, og 1435 beseglede han Forliget i Vordingborg som den første blandt Væbnerne. Han synes samme Aar at have været med Kongen i Stookholm, han deltog 1438 i Opsigelsen af Kong Erik og Indkaldelsen af Christoffer af Bayern. Han var Hovedsmand paa Kalø 1439-1477, nævnes 1441 som Ridder, og samme Aar afkøbte han Ove Tagesen (Rewentlow) al dennes fædrene og mødrene Irv i Bjørnholm. I 1444 fik han en Part i samme af Mogens Ebbesen (Galt). Han var Hofmester 1445-1456, i 1445 fik han af Kongen den i Oprøret faldne Henrik Tagesen (Rewentlow)s Anpart i Bjørnholm, og Aaret efter fik han af Bispen i Slesvig Kvittering for alt dennes Tilgodehavende hos Hr. Niels Iversen (Rosenkrantz) som Hovedsmand paa Svavsted. Han deltog 1449 og følgende Aar i Forhandlingerne med de Svenske, førte en langvarig og forbitret Proces mod Lage Brok til Estrup, og 1454 angives han at være Landsdommer i Nørre Jylland. I 1466 tilskødede Otte Nielsen (Rosenkrantz) Broderen Hr. Stygge Nielsen sin Broderpart i Hevringholm. Han ses endnu efter sin Afgang som Hofmester i mange vigtige Statsakter, bl.a. 1460 i Udstedelsen af Hertugdømmernes Privilegier og 1465 i Forliget med de Svenske paa Søgeberg. Otte Nielsen (Rosenkrantz) og Hustru blev begge begravet ved Franciskanerklosteret i Randers, hvorfra de senere blev ført til Hornslet Kirke.

Henrik Knudsen (Gyldenstjerne)

18

levede endnu d. 9. Februar 1456 men var død d. 28. Maj samme Aar. Han var gift med

Anne Munk

19

til Boller, der nævnes med Tilnavnet "den Houmodige". Henrik Knudsen (Gyldenstjerne) gav 1397 med sin Frue Gods til Sct. Knuds Kirke i Odense, hvor de havde udsøgt deres Lejested. Han tilskødede 1401 Dronning Margrethe al sin Ret i Lunholm i Skagen og endvidere sin Ret i Galgebjerg. Han var Ridder 1409, og 1411 var han tilstede ved Mødet i Kolding. Han beseglede 1416 Hr. Aksel Andersen (Mule)s Skifte med Steen Basse, fra 1417 medlover for Kong Eriks Fredsslutning med Hertug Henrik og Greve Henrik, nævnes 1419 som Lensmand i Thy og 1421 var han Amtmand i Flensborg. Han fulgte 1423-1425 Kong Erik paa dennes Udenlandsrejse, var Medlem af Rigsraadet, og 1439 nævnes han som Rigsraad. Han skrev sig 1440 til Restrup, 1443 fik han Horsens By i Pant af Kong Christoffer for 1000 rhinske Gylden, og 1444 fik han ved Mageskifte til Restrup af Kongen al Kronens Gods i Dagnæs. Efter paveleg Befaling fik Henrik Knudsen (Gyldenstjerne) 1445 af Abbeden i Øm Kloster Bekræftelse som Patron til Sønderholm og Frejlev Kirker, da Privilegiet var tabt. Han skrives 1449-1450 til Restrup, og 1451 modtog han Bygholm i Pant uafløst i sin og Hustrus Levetid. Hans Enke fik d. 28. Maj 1456 Bygholmpantet forhøjet med 2000 Mk. Lybsk, for hvilke hun overlod Kongen Vejle Købstad med Møllen, som hendes Husband havde i Pant af Kronen.

Peder Flemming

20

til Atterup i Ods Herred, nævnes 1446, men var død i 1480. Han var gift med

Margrethe Arildsdatter (Qvitzow)

21

- Erlend Eindridsen 22
til Losne. Han var gift med
Gudrun Aslaksdatter (Bolt) 23
Erlend Eindridsen nævnes 1431, og 1434 nævnes han som Norges Riges Raad. I Aarene 1434 og 1436 nævnes han sammen med sin Fader, og 1438 var han en af de tre af det norske Rigsraad indstillede Kandidater til Drostværdigheden. Han blev Ridder 1442 ved Kroningen i Oslo, 1450 nævnes han ved Hyldningen og ved Foreningen i Bergen mellem Danmark og Norge, og samme Aar fik han Valdars og Romsdalen i Pant.
- Niels Jensen (Rosenkrantz) 32
til Hevringholm og Tange, var gift første Gang med
Anne Ottosdatter Skinkel 33
eller Bild, anden Gang med Birgitte Limbek og tredje Gang med N.N. Rantzau. Niels Jensen (Rosenkrantz) indløste 1391 Tange med Øksendrup Sogn fra Otte Strangesen (Bild), og samme Aar beseglede han til Vitterlighed med Albert Andersen (Eberstein). I 1405 var Niels Jensen (Rosenkrantz) sammen med Niels Iversen (Rosenkrantz) og Broderen Forlovere for de Brok'ere ved Orfeiden i Helsingborg, og 1411 beseglede han Forliget i Kolding. Han skrev sig 1412 til Tange, og han nævnes endnu ved Processen med Holstenerne 1424.
- Holger Gregersen (Krognos) 34
til Heireholm og Vidskøfle, var gift første Gang med Margrethe, der tillægges Skarsholm-Slægts Vaaben, og han var gift anden Gang med
Karen Eriksdatter (Saltensee) 35
Holger Gregersen (Krognos) nævnes 1355, han var Ridder 1363, og 1376 beseglede han den skaanske Adelsfuldmagt til Kong Olufs Hyldning, og endvidere var han Medbesegler af Kongens Haandfæstninger 1376-1377. Han nævnes endnu 1381. Det fortælles, at Holger Gregersen (Krognos) blev snigmyrdet af Henrik Sankepil, der havde tjent ham og var blevet adlet af Dronning Margrethe og forlenet med Helsingborg Slot. Andre Kilder fortæller, at Dronningen selv havde anstiftet Drabet.
- Knud Nielsen (Gyldenstjerne) 36
om hvem intet sikkert vides, var død 1401. Han siges at have været gift med Anne Vendelbo Christensdatter.
- Mogens Munk 38
til Boller, blev før 1396 gift med
Kirsten Pedersdatter (Thott) 39
Mogens Munk nævnes 1394 som Væbner, han blev 1397 Ridder ved Kroningsfestlighederne i Kalmar, og samme Aar solgte han med sine Svogre Skullerupholm til Hr. Johan Olsen (Bjørn). Han nævnes 1401 som Hovedsmand paa Aalborghus, og samme Aar mistede han Beritzholm og Fers Herred i Skaane, som Dronningen indløste fra ham. Han nævnes i de næstfølgende Aar flere Gange som Dronning Margrethes betroede Mand, i 1406 havde han Galten Herred i Pant og fik saa Livsbrev paa Bygholm og Kolding samt Rosborg i Forlening. Han solgte 1406 Mølgaard i Hornum Herred til Dronningen, og 1409 beseglede han som Rigsraad Forbundet med Ditmarskerne. I 1410 sendtes Mogens Munk sammen med Hr. Lyder Kabel med en Hær ind i Sønderjylland, og han faldt d. 12. August samme Aar i Slaget ved Sollerup. Kirsten Pedersdatter (Thott) blev, siges der, af Dronning Margrethe tvunget til at ægte Hr. Jep Mus (Thott), hvem Mogens Munk derfor dræbte.

- Herman Flemming 40
til Knudstrup blev gift før 1396 med
- Inger Henningsdatter Skarpenberg 41
Herman Flemming beseglede 1387 til Vitterlighed med Hr. Claus Flemming. Han havde til 1396 Abrahamstrup og Horns Herred i Part af Dronning Margrethe, 1395 var han Forlover ved Forliget paa Lindholm, var 1397 Foged paa Kalundborg, og 1401 beseglede han Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning Margrethes Testamente. Han var da endnu kun Væbner, men 1407 var han Ridder og Hofmester hos Kong Erik.
- Arild Madsen (Qvitzau) 42
var gift med
- Ingeborg Nielsdatter Hak 43
til Hikkebjerg. Arild Madsen (Qvitzau) nævnes 1402 sammen med Broderen Jens, kaldtes samme Aar Arnoldius Matisson og lejede da i sin og Hustrus Levetid Gods i Merløse Herred af Ringsted Kloster. Han var 1419 paa sin Hustrus Vegne Arving efter Hr. Niels Brok til Hikkebjerg og trøttede med dennes Enke. Han skrev sig 1427 til Hikkebjerg og blev da med sin Hustru Ingeborg og Hr. Niels Brok delagtiggjort i Landskrona Klosters gode Gerninger. I 1437 fik han af sine Sønner Brev paa, at han maatte beholde Ørup, Benested, Tomorplille og Skvatte Mølle, om han overlevede deres Moder Fru Ingeborg. Han havde endnu 1449 Godset i Merløse Herred i Leje af Ringsted Kloster.
- Eindrid Erlendsen 44
til Losne levede endnu 1442. Han nævnes 1384 som Lagrettesmand. Han blev formodentlig 1397 Ridder ved Kroningen i Kalmar, 1401 beseglede han i Helsingborg Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning Margrethes Testamente og var da vel Norges Riges Raad. Han var 1404 Kongens Kjøgemester, 1404 og 1408 var han Hovedsmand paa Akershus, var 1411 Forlover for Kongen ved Forliget i Kolding, 1411 og 1438 nævnes han som Hovedsmand paa Tønsberg, og 1412 og 1427 Fehirde i Bergen. Han opholdt sig 1416 og 1417 i Danmark, 1440 nævnes han som Sysselmand over Ryfylke, blev 1431 undervejs til et Rigsraads møde i København fanget af nogle Englændere, og 1435 var han en af de 12 Voldgiftsmænd, der beskikkedes ved Mødet med de Svenske i Halmstad, var 1436 Medlem af et Udvalg til Udarbejdelse af en ny Unionsagt, og samme Aar sluttede han paa Tønsberg et Forlig med Oprøreren Amund Sigurdson.
- Alf Haraldsson (Bolt) 46
til Mandvig var Ridder og døde 1412. Han var gift med
- Cathrine Jensdatter 47
som efter hans Død giftede sig med Jøns Hjärne. Alf Haraldsson (Bolt) kaldtes undertiden Aslak Haraldsson (Bolt).
- Jens Nielsen (Rosenkrantz) 64
til Hevringholm, var gift med
- Margrethe Timmesdatter (Abildgaard) 65
Jens Nielsen (Rosenkrantz) var 1341 i Helsingborg Forlover ved Forliget med Kong Magnus, nævnes 1355 som Ridder og bosat i Aarhus Stift, beseglede 1360 Recessen i Kalundborg, og 1361 var han i Tønder Medudsteder af et Vidne om et Skøde til Ribe Domkirke. Han beseglede 1362 Overenskomsten mellem Hr. Stig Andersen Hvide og Hr. Claus Limbæk, 1368 Oprørsforbundet mod Kong Valdemar, og 1369 beseglede han sin Broders Hr. Iver Nielsens Pantebrev til Henrik Lunov. Han var 1373 Forlover for Hr. Niels Eriksen Gyldenstjerne, og 1377 beseglede han til Vitterlighed med Albert Andersen Eberstein.
- Otto Strangesen (Bild) 66
til Tange i Gudme Herred, forseglede 1377 i Nyborg Haandfæstningen, og 1387 forseglede han Hyldningen. I 1397 udstedte han med flere et Vidne af Aasum Herredsting.

- Gregers Pedersen (Krognos) 68
til Vidskøfle, var gift med
Ose Kjærning Johnsdatter 69
af Heireholm.
Gregers Pedersen (Krognos) solgte 1355 en stor Del Gods paa Sjælland til Kong Valdemar. Han blev dræbt i et Oprør mod Kongen.
- Erik Nielsen (Saltensee) 70
- Niels Eriksen (Gyldenstjerne) 72
var gift med
Kirstine de Ager 73
Niels Eriksen (Gyldenstjerne) beseglede 1360 Kong Valdemars Haandfæstning og var da Ridder. I 1368 nævnes han blandt de Riddere og Væbnere, som sluttede sig til Greverne Henrik og Claus Forbund mod Kong Valdemar, var 1369 Forlover for Peder Iversen Lykke, 1373 forpligtede han sig overfor Kong Valdemar til at fæste og opbygge Agersborg i Ø. Han Herred, som var blevet afbrændt i Oprørs- og Fejdetiden, og 1377 beseglede han Kong Olafs Haandfæstning. I 1388 solgte hans Enke alt sit Gods i V. Assels til Dueholm Kloster.
- Christian Vendelbo 74
forekommer sidste Gang d. 12. Juli 1400, da han var til Stede paa Rettertinget. Han var gift med
Helene Bugge 75
Christian Vendelbo, der ogsaa kaldes Christiern Vendelbo, købte 1363 af Peder Jensen dennes Andel i Odsgaard i Middelsom Herred, medbeseglede 1367 et af Hr. Peder Munk af Holbæk udstedt Skøde, deltog 1369-1370 som Medlem af Kong Valdemars Raad i Fredsforhandlingerne med Hansestæderne og var da Hovedsmand paa Skanderborghus. Han var 1373 Medlover for Lydike Arildsen, da denne overdrog Kong Valdemar Gaarden Diernæs i Hundborg Herred, medbeseglede 1376 Kong Olafs Haandfæstning og Aaret efter den paa Danehoffet i Nyborg vedtagne Landefred. Han nævnes derefter 1381, da Mogens Jensen til ham afstod Gaard og Gods Trudsholm i Gjerlev Herred, fik 1393 af Ingvar Petersen Tranekær i Pant dennes Gods i Vinkel Sogn, havde 1394 den befæstede Borg Lunholm i Skagens Landdistrikt, deltog i Fredsmødet paa Lindholm og blev efter at Erik af Pommern var blevet valgt til Konge i 1396 af Dronning Margrethe valgt til Landshovedsmand og "Rettere" i Jylland, og 1397 købte han Brøndungaard af Anders Globes Enke Lene. Christian Vendelbo levede som nævnt d. 12. Juli 1400, men han var død d. 16. Juli 1401, da "Elnæ Bugges Datter, Hr. Christiern Wendelboes Efterleverske og Hans van Podedbusk, Ridder, som en af Hr. Christierns Døtre til Hustrue havde, og Predbjørn Podedbusk, Ridder, og Axel Jacobson, som Hr. Christierns to Døtre nu til Hustruer havde", antvordede Dronning Margrethe Gaarden Karthorp, som de tilligemed Aalborg havde i Pant af Kong Valdemar. Den 29. August samme Aar medbeseglede Christian Vendelbos Enke det af Hr. Johan Skarpenberg til Hr. Predbjørn Podedbusk udstedte Afkaldsbrev paa førstnævntes Gods i Utterslev paa Lolland.
- Peder Munk 76
til Holbækgaard, solgte 1333 sammen med Thorsten Mikkelsen af Hinge til Hr. Ebbe Galt deres Gods i Wærleefholm, han nævnes ved Forliget i Sønderborg 1340, og 1350 købte han Gods i Tørring i Gjærn Herred. 1355 nævnes han som Ridder, da han var medbesegler at et Vidne af Kongens Retterting i Aalborg, nævnes 1357 blandt Frænderne af Svend Jensens Børn, hvis Formyndere var Peder Munk Junior, i 1360 var han sammen med Poul Jensen (Munk) Forlover for Kongen ved Forliget i Ribe, i 1367 solgte han til Kongen

Gods i Bjerge Herred, fik 1371 Gods i Tørring i Pant af Hr. Palne Jonson (Munk)s Enke, og 1377 beseglede han som den fjerde af den verdslige Adel Kong Olafs Haandfæstning.

Peder Axelsen (Thott)

78

til Herlev og Hørsholt, var gift med

Juliane Pedersdatter Grubbe

79

der efter hans Død giftede sig med Claus Serlin til Rerslev. Peder Axelsen (Thott) nævnes 1370-1371 ved Forligene med Hansestæderne, og 1371 indløste han Ellinge og Danstorp, som Niels Jonsen i Torp havde i Pant af Ulf Aagesen (Thott). Peder Axelsen (Thott)s "Aartid" holdtes d. 7. December 1376 i Lund Domkirke, og Juliane Pedersdatter Grubbe gav derfor med sine Slægtninge Gods til Lund Domkirkes Byggefond.

Peder Flemming

80

levede endnu 1406. Han var gift med

Christine

81

Peder Flemming var maaske 1366 bispelig Lensmand paa Huseby i Aker og Ridder. Han nævnes 1395 i Forliget paa Lindholm og 1396 i Forliget paa Nyköping, og 1396 beseglede han sammen med Herman Flemming til Vitterlighed med Fru Gese Olufsdatter (Bjørn).

Godscalk Scharpenbergh

82

døde før 1387. Han var gift med

Elisabeth Nielsdatter Bugge

83

til Hald. Godscalk Scharpenbergh nævnes 1350 og 1359 sammen med sin Fader og Broder, i 1360 stod han i den svenske Kong Magnus Tjeneste, var 1362 i Ratzeburg Vidne med Hertug Erik af Sachsen, var 1363 Hovedsmand paa Bahus, og 1364 plyndrede han Lübeckerne i Kaluesunde. Endnu i 1367 og 1370 nævnes han som Hovedsmand paa Bahus, i 1368 beseglede han den jyske Adels Forbund med de holstenske Grever mod Kong Valdemar og var da endnu Væbner. I 1370 klagede Stænderne til Kong Haakon over Godscalk Scharpenberghs Plynderier mod de Stralsunder, i 1371 var han Forlover for Drostens van Stoue, han deltog 1375 i den i Lyby Kirke indgaaede Forpligtelse til at holde Gejstligheden i Ære, og han er formodentlig den "Scharfenberch", Hovedsmand paa Høneborg, som 1377 med andre danske Slotshovedsmænd blev indstævnet for Kejserretten af Kong Albrecht. Godscalk Scharpenbergh solgte Hald til Kong Valdemar, men Købesummen blev først af Dronning Margrethe erlagt til Fru Elisabeth og hendes Søn Henneke Scharpenbergh. Hun solgte 1387 Gods i Ramten til Hr. Jens Andersen (Brok). 1391 gjorde hun sit Testamente og gav da Medelhedegaard til Viborg Domkirke. Hun afhændede 1402 Roldstrupgaard til Fru Elne, Hr. Ebbe Strangesen.

Mattis Jensen (Quitow)

84

var gift med

Mette Limbæk

85

Mattis Jensen (Quitow) er muligvis den Mattis Jensen, som 1365 skrev sig til Villumstrup.

Erlend Philipussen

88

nævnes første Gang 1366, og han døde 1407. I 1369 nævnes han som Norges Riges Raad og deltog i Forhandlingerne paa Bahus med Hansestæderne. I 1370 og 1390 var han Fehirde i Bergen, var 1376 nærværende ved Freden i Kalundborg, og 1381 deltog han i Kong Olavs Kroning i Norge. Erlend Philipussen var 1385 Sysselmand i Nordfjord, og 1405 var han Gulathungs Lagmand. En islandsk Aarvog kalder Erlend Philipussen den mærkeligste Mand i Norge blandt Bønderne, idet han ikke vilde lade sig slaa til Ridder, skønt Kongen tilbød ham det. Han var gift med en Søster til Hr. Otto Rømer.

Jon Martinson

94

til Sudreim i Sørum, Akershus Amt, var gift med

Agnes Sigurdsdatter

95

der døde ca. 1424. Jon Martinson overtog 1373 fra Knut Algotsson dennes Gods Wæmsø og Mulatorp. Han kaldtes 1381 Ridder og nævnes blandt den mest ansete norske Adel, da Kong Olaf var i Norge. Han købte 1382 Gods i Sundals Herred, og 1388 beseglede han den norske Udvælgelse af Dronning Margrethe i Oslo. Han nævnes endnu 1397 som Væbner, men han formodentlig Ridderslaget ved Kalmarmødet samme Aar, da han beseglede Unionstraktaten. Han nævnes 1399, og 1405 foretog han en Pilgrimsrejse til Rom, hvor han vistnok døde. Sønnen Rigsforstander Sigurd Jonsson arvede det Gods, som Jon Martinson havde overtaget fra Svigerfaderen Sigurd Havtoresen.

Niels Iversen (Rosenkrantz)

128

der nævnes som Ridder, var gift med

Susanne Nielsdatter (Gyldenstjerne)

129

Niels Iversen (Rosenkrantz) er maaske den Niels "Ingvordsen", som 1341 i Roskilde beseglede Kong Valdemars Forpligt til Adelen og den "Nicolaus Iwærss", som 1348 var Medarving efter Niels Glob af Todbøl. Niels Iversen (Rosenkrantz) var død d. 7. September 1355, da hans Enke med sine tre Sønner fik pavelig Bevilling til selv at vælge den Skriftefader, som skulde give dem Absolution i deres Dødsstund. Susanne Nielsdatter (Gyldenstjerne) boede da i Odense Stift. Niels Iversen (Rosenkrantz)s Fader er muligvis den Drost Iver, hvis Hustru nævnes 1308 i Hr. Jakob Blaaefods Enkes Testamente. Slægten Rosenkrantz er vel nok den Slægt i den danske Adel, der forholdsvis har frembragt det største Antal af berømte Mænd. Slægten stammer fra Jylland, maaske fra Sønderjylland, og den har sikkert fælles Oprindelse med Friiserne fra Haraldskjær, der førte nøjagtig det samme Vaaben, som Rosenkrantzerne oprindeligt førte. Slægtsnavnet er formodentlig første Gang brugt 1524 af Henrik Nielsen Rosenkrantz, og dets Antagelse synes derfor at staa i en vis Forbindelse med Kong Frederik I's Henstilling til den danske Adel om Antagelse af faste Slægtsnavne. Omtrent samtidig optog Slægten i sit Vaaben Slægten Ebersteins kronede Sølv-Løve i blaat felt, hvilket utvivlsomt skyldtes Traditionen i Slægten om, at den nedstammede fra de tyske Grever af Eberstein, idet Otte Nielsen Rosenkrantz og hans Brødre skulde være Sønnensønns Sønner af Marsken Ludvig Albertsen Eberstein. Denne Traditions Rigtighed staar dog ikke for en nøjere Prøvelse, men Fornavnet Ludvigs Forekomst i Rosenkrantzernes ældste Slægtled tyder paa, at et Slægtsskab, maaske paa Mødrenes Side, har været til Stede.

Timme Timmesen (Abildgaard)

130

til Torbenfeldt, det senere Frydendal paa Sjælland, var gift med

Sophie Andersdatter (Hvide)

131

der angives at være Enke efter Rigsmarsken Peder Vendelbo, hvilket imidlertid ikke kan være rigtigt, da dennes Enke Arine nævnes 1437. Timme Timmesen (Abildgaard) nævnes 1318 ved Forliget i Slagelse mellem Kong Erik og Hertug Erik, 1322 ved Forliget i Kiel mellem Kong Christoffer og Grev Gert, han nævnes 1433 sammen med Farbroderen Laurits Lauritsen og 1342 nævnes han som Ridder.

Strangø Ebbesen (Bild)

132

var gift med

Mette Olufsdatter (Glob)

133

Strange Ebbesen (Bild) nævnes 1340 i den efter Grev Gerts Drab afsluttede Forhandling i Sønderborg mellem Grevens Sønner og Hertug Valdemar, hvor

det blev fastsat, at Hertug Albert af Sachsen skulle afgøre, om Strange Ebbesen (Bild) skulle have sit Gods tilbage. Han forseglede 1360 Haandfæstningen i Kalundborg og var da Væbner.

Peder Stigsen (Krognos) 136

af Krabberup levede endnu 1365. Han var gift med

Regitze (Løvenbalk) 137

Peder Stigsen (Krognos) overtog 1334 ved Mageskifte en Gaard i Bollerup fra Niels Pedersen af Asmindtorp. Han beseglede 1360 til Vitterlighed med Erkebisp Jakob i Lund, og han nævnes endnu 1365.

Niels (Saltensee) 140

Erik Nielsen (Gyldenstjerne) 144

var gift med

Cecilie (Vendelbo) 145

Erik Nielsen (Gyldenstjerne) beseglede 1328 sammen med Broderen Jep Nielsen (Gyldenstjerne) af Eskjær, og 1341 forseglede han sammen med Svigerfaderen Peder Vendelbo. Han var 1343 Medlover for Kong Valdemar ved det af denne udstedte Afstaaelsbrev paa Skaane, Halland og Blekinge samt 1344 Medlover for Forliget mellem Kongen og Greverne Henrik og Claus. Han afløste formodentlig Erik Nielsen Banner som Marsk og betegnedes i hvert Fald som saadan 1347 ved Arvedelingen efter Svigerfaderen Drost Peder Vendelbo. Han nævnes 1349 og endnu 1353 som Marsk, men 1355 betegnes han som forhenværende Marskal. Han nævnes da første Gang som Ridder og bevidnede at have skødet en Gaard til Valdemar Atterdag. Han erhvervede en stor Del Gods i den Hensigt at lægge det under sin Gaard Aagaard, 1360 beseglede han Recessen i Kalundborg, 1361 og 1362 underskrev til Vitterlighed, og 1365 beseglede han Kongens Forlig med de holstenske Grever. Han nævnes endnu 1378 som Ridder Erik Nielsen, da han underskrev til Vitterlighed med Otte Snafs.

Peder Vendelbo 148

angives at have været gift med Sofie, en Søster til Marsk Stig Andersen (Hvide). Peder Vendelbo blev 1317 Christoffer II's Marskal. Han udsendtes mod sin oprørske Embedsforgænger Ludvig Albertsen (Eberstein), der havde sat sig fast paa Hammershus, som det i 1325 lykkedes Peder Vendelbo at indtage. Da Christoffer II Aaret efter blev fordrevet, mistede Peder Vendelbo sit Embede og gik over til Kong Valdemar. Han nævnes 1328 som dennes Raad, da han dette Aar fik tildømt en Gaard Kragelund i Vindblæs Sogn, en Gaard i Haderup og Aamølle i Gerlev Herred. Ved Kong Christoffers Tilbagevenden 1329 blev Peder Vendelbo dennes Drost, 1333 nævnes han paa Viborg Ting, og efter at Valdemar Atterdag havde grundlagt Kongedømmet, blev Peder Vendelbo Drost hos ham. Han afgik dog Aaret efter, men vedblev at indtage en høj og betroet Stilling hos Kongen, 1343 fik han af Andreas Pedersen af Grandelef tilskødet Karæthorp og Karæthorp Fang i Hellum Herred, samme Aar pantsatte han Halvdelen af Gern Herred til Iven Rostrup, og 1344 betegnedes han af Kongen som "justitiarius noster". Han pantsatte den 17. Juni 1345, da han nævnes sidste Gang, sin Gaard i "Langhu" til Jens Aagesen.

Niels Bugge 150

til Vosborg i Ulfborg Herred, Hald i Nørlyng Herred, Støvringgaard i Støvring Herred, Estrup i Hellum Herred, Aastrup i Vennbjerg Herred, Spøstrup i Rødding Herred, Roldstrup paa Mors samt Lundholm ved Skagen, var muligvis gift første Gang med en Datter af Palne Jonsen (Juul) til Støvringgaard, og anden Gang var han gift med Ingeborg Pedersdatter (Vendelbo),



Saltensee af Tystofte



Gyldenstjerne



Grubbe



Thott



Munk
med Vinranke



Bild



Strangesen



Romer L.



Fleming

der nævnes 1388 ved Skiftet efter ham. Niels Bugge nævnes 1333 i et Vidne paa Viborg Landsting. Han var da endnu ikke Ridder, men var det maaske 1342, i 1345 fik han Hald i Pant af Peder Ludvigsen (Eberstein), og Aaret efter fik han Skøde paa Gaarden. Han var 1350 med Kong Valdemar i Tyskland, men sluttede sig snart efter til Kongens Modstandere, og Kongen søgte forgæves Aaret efter i Kalundborg at komme til Forlig med ham. Han beseglede 1355 til Vitterlighed med Svogeren Erik Nielsen Gyldenstjerne. Niels Bugge blev 1359 paa Hjemrejsen fra Herredagen dræbt i Middelfart, hvorfor denne By til Straf fik paalagt en aarlig Afgift, som første 1874 blev ophævet.

Johannes Poulsen (Munk)

152

af Holbækgaard i Rugse Herred er muligvis den Johannes Poulsen juxta Randrus, hvis Hustru Cecilie 1308 blev betænkt i Hr. Jacob Blaaafods Enkes Testamente. Han beseglede 1325 et Vidne af Vendsyssel Ting, nævnes atter 1337, og 1349 var han Forlover for Kong Valdemar ved Forliget i Sønderborg. Han var 1350 Ridder og pantsatte da Gods i Rugse, 1353 fik han Laasebrev og 1357 Domsbrev paa Jersø i Skam Herred. Han hørte til det jydsk Oprørsparti og fik derfor sit Gods sikret ved Vinningaa-Forliget 1353. Hans Gods i Holbæk og Rugse Herred blev 1408 tildømt Biskop Bo i Aarhus.

Absalon Aagesen (Thott)

156

til Herlev i Gers Herred, fik 1343 en Gaard i Haragerlille af Mogens Skaa-ning (Galen), der kaldte ham sin "gener". Absalon Aagesen (Thott) angives at være gift med Christense Pedersdatter Wirtenberg.

Peder Grubbe

158

til Ordrup, var gift med

Ingeborg Saxesdatter (Uldsax)

159

til Skullerupholm. Peder Grubbe pantsatte 1333 Gods til Antvorskov Kloster, beseglede 1346 til Vitterlighed med sin Svigerfader Hr. Saxe Pedersen, 1349 lejede han Gods i Lundby i Flakkebjerg Herred af Elsif Pedersdatter (Grubbe) og Cecilie Nielsdatter, 1360 beseglede han Hertug Christoffers Haandfæstning og var da Ridder, nævnes 1362 blandt Kongens Forlovere for Frøken Ingeborgs Medgift samt 1365 ved Forliget i Kolding og 1369 ved Forliget i Stralsund, skrev sig 1377 til Skullerup i Voldborg Herred, og samme Aar beseglede han Kong Olufs Haandfæstning. Ingeborg Saxesdatter (Uldsax) nævnes som Enke 1386, og 1390 holdt hun Skifte med sine Børn. Hun var død 1397.

Johan Scarpenberg

164

kaldes 1332 Henekinus Scarpenberg og var Forlover ved Hertug Valdemars og Greverne Gerts og Johans Forlig med Kong Magnus, var 1334 Ridder, var Forlover for Hertug Albrecht af Sachsen, 1337 for Detlef Zule, og 1350 udstedte han med sine Sønner Orfeide for den af Staden Lübecks Tjenere i Bonninkstede dræbte Henneke Scharpenberg. I 1359 nævnes han sammen med sine Sønner i Anledning af en Strid, som disse havde med Raadet i Lübeck om et ødelagt Hus i Nennendorp.

Niels Bugge

166

til Vosborg m.fl., er identisk med Ane Nr. 150, hvor Slægtslinien fortsættes.

Johannes Matheson (Qvitzow)

168

beseglede 1355 til Vitterlighed med Bo Jensen af Vanløse, han var 1360 Landsdommer paa Sjælland, og 1362 havde han Højby Hovedgaard i Pant fra Jakob Karlsen (Rani). Johannes Matheson (Qvitzow) levede vist endnu 1365.

- Philippus Erlendsen 176
paa Odensland i Kirkebo var gift med
- Ingeborg Erlendsdatter 177
der var død 1332. Philippus Erlendsen fik 1332 tildømt Fjerdings- og Tiendegave efter sin Hustru, og 1338 gav han sit Samtykke til, at Datteren Margrethe ættele sin Søn. Philippus Erlendsen var af Losne-Åtten, hvilket Tilnavn stammer fra Åttens Stamsæde, Gaarden Losne i Evindvig.
- Svale Olfvirsson (Rømer) 178
nævnes i Maj 1353 og var død 1389. Han var endnu kun Væbner, men i Rigets Raad og beseglede Kong Magnus' Brev om Dronning Blancas Morgengave. Han købte d. 4. August samme Aar to Gaarde i Borge Sogn og var da Ridder. Han var 1356 Sysselmand i Hallogaland, købte 1368 et Laksefiskeri i Ryfylke af Sigurd Havtoresen, og han skænkede Gods til Kannikerne i Oslo.
- Martin Magnussen 188
solgte 1341 Gods i Østergötland, han var Lagmand i Westmanland og Dalarna, og 1347 var han Herredsfoged i Tjurbo Herred. I 1348 udstedte han et Gælds-brev til Thoriro Rabant.
- Sigurd Havtoresen 190
er født ca. 1313, og han døde 1391-1393. I Henhold til pavelig Dispensation af 29. September 1342 blev han gift med
- Ingebjørg Erlingsdatter 191
som han var beslægtet med i fjerde Led. Hun levede endnu i 1400. Sigurd Havtoresen var i sin Ungdom ret selvraadig og lystes d. 25. Juni 1334 i Band for at have fanget Bispen Hallvard af Hamar og tvunget denne til at overlade sig et Slot, vistnok Mjøkastellet. Sigurd Havtoresen arvede efter Faderen Hovedgaarden Sørum paa Romerike med tilhørende Gods. Han var Medlem af Rigsraadet og nævnes bl.a. paa Varberg 1343 og i Lösöse 1347. Han var næstældst af Væbnerne og blev omkring Nytaar 1347-1348 slaaet til Ridder. Han ses i nogle Breve at have været Lagmand i Oslo, formodentlig fra 1342, han blev ca. 1335 Sysselmand paa Hedemark, og 1360 var han Befalingsmand i Bergen. Med sin Hustru fik Sigurd Havtoresen Herresæderne Giske og Bjarkøy.
- Niels Eriksen (Gyldenstjerne) 258
er maaske den Hr. Niels Eriksen, der nævnes 1310 som havende ejet Gods i Nørre Bork i Nørre Horns Herred. Niels Eriksen (Gyldenstjerne) skal være begravet i Sønderholms Kirke, og han angives at have været gift med Edel Saltensee.
- Timme Lauridsen (Abildgaard) 260
til Margaard i Skovby Herred var 1307-1308 den danske Konges Befalingsmand i Rostock, og han beseglede Forliget i Kalmar mellem Hertug Christoffer, Erkebisp Esger og de svenske Hertuginder.
- Anders Stigsen (Hvide) 262
til Tygestrup, Møllerup og Bjørnholm, var gift med
- Margrethe Nielsdatter (Løndi) 263
Anders Stigsen (Hvide) afstod 1304 til Aarhus Kapitel sine Besiddelser i Skramsholm Mark, var 1314 Medarving med Brødrene Johannes og Henrik Offensen (Neb) og maa vel derfor være Dattersøn af Offe Nielsen. Han var 1318 Ridder og beseglede da Forbundet mellem Hertug Christoffer og de svenske Hertuginder.
- Ebbe Strangesen (Bild) 264
var gift med
- Bege Buggesdatter 265

- Oluf Glob 266
ogsaa kaldet "sorte Hr. Oluf Glob".
- Stig Pedersen (Krognos) 272
af Togæthorp, døde d. 5. April 1353. Han var gift med
Sophie 273
Stig Pedersen (Krognos) var 1327 Ridder, han stiftede et Alter i Lund Domkirke, og denne Kirke gav han 1348 Gods. Han beseglede 1340 til Vitterlighed Morten Dues Skøde til Hr. Holger, og Aaret efter beseglede han til Vitterlighed med sin Broder.
- Christoffer II 274
Konge af Danmark, er født d. 29. September 1276, og han døde d. 2. August 1332 paa Nykøbing Slot. Han blev gift før 1307 med
Euphemia 275
af Pommern. Hun døde d. 26. Juli 1330 og ligger begravet i Sorø. Christoffer II begik som Prins Landsforræderi; men blev 1320 Konge efter at have underskrevet en streng Haandfæstning. Han blev afsat 1326, men blev atter Konge 1329, dog saaledes, at næsten hele Riget var pantsat til de holstenske Grever. Han karakteriseres som troløs, og hans Regering bragte Danmark Undergangen nær.
- Niels Eriksen (Gyldenstjerne) 288
er identisk med Ane Nr. 258.
- Peder Vendelbo 290
er identisk med Ane Nr. 148.
- Bugge Nielsen 300
af Hegnet i Harre Herred skal være blevet dræbt ved Lyby Kirke af Erik Brunne (Banner) til Elkær. Bugge Nielsen var 1332 paa Holstens Side nærværende ved Forliget med Greve Gert i Kiel.
- Poul Jonsen (Munk) 304
kan muligvis være den Poul Jonsen, som 1323 var Medudsteder af et Vidne paa Nim Herredsting.
- Aage Tordsen (Thott) 312
er muligvis Fader til Ane Nr. 156 Absalon Aagesen (Thott). Aage Tordsen (Thott) var gift med Kirsten Kyrning. Han var Søn af Tord Aagesen Thott til Løddekøping i Harager Herred.
- Johannes Grubbe 316
der vistnok var død 1326, var gift med
Elsif Olufsdatter (Saltensee) 317
til Ordrup i Voldborg Herred.
Johannes Grubbe nævnes 1313 som en af Dommerne over de oprørske Bønder, Aaret efter var han Forlover for Johan Offesen og 1315 for Kongen ved Forliget i Nyborg. Han var Ridder 1320, da Broderen Peder Grubbe til ham pantsatte en Gaard i Lyngby, og samme Aar nævnes han sammen med Broderen, Hr. Jens, og Anders Olufsen (Saltensee) blandt Greve Herman af Gleichens Frænder. Elsif Olufsdatter (Saltensee) indgav sig 1330 til St. Agnete Kloster i Roskilde, hvortil hun samme Aar ved sin Søn Peder Grubbe skødede sit Gods i Thorslunde. Hun solgte 1332 Gods til Antvorskov Kloster.

- Saxe Pedersen 318
 nævnes sammen med Svigersønnen Peder Grubbe, da de i Aaret 1346 beseglede til Vitterlighed.
- Johannes de Scharpenbergh 328
 var 1320 Ridder og Vidne med Fyrst Heinrich af Mecklenburg. Han beseglede 1325 til Vitterlighed med Conrad Wackerbart, og 1336 nævnes han som Vidne med Hertug Albrecht af Sachsen.
- Mathias (Qwitzow) 336
- Olfuir Rømer 356
 af den mecklenburgske Slægt Rømer, boede formodentlig i Norge.
- Magnus Martinsson 376
 er den først kendte af Sudreims-ætten. Han nævnes 1341, da han beseglede til Vitterlighed sammen med Sønnen.
- Haftore Jonsson 380
 levede ca. 1275-1320. Han blev trolovet 1302 og gift før 1312 med
- Agnes 381
 en uægte Datter af Kong Haakon. Haftore Jonsson, der var Rigsraad, fik som Medgift Part i 14 Gaarde, hvilke Parter 1312 ombyttedes med "6 markabol" i Gaarden Sorknes i Grue paa Solør, hvilket gav mere Indtægt. Desuden fik han samtidig Gave af Kongen til Løn for "huld tjeneste som vi jevnlig har røint av hvor maag hrr. Haftore", Kongens Tomt og Gaard i Sarpsborg, den senere Borregaard. Haftore Jonsson nævnes 1319 som den første Mand, da Kongen tog sine Rigsraader i Ed kort før sin Død. Han var kongelig Sysselmand paa Romerike, var Ridder, muligvis Baron, og han var en af de fornemste Adelsmænd i Riget.
- Erling Vidkonsson 382
 er født ca. 1292, og han døde 1355. Han var gift med
- Elin Toresdatter 383
 til Lekum i Eidsberg, Norge. Erling Vidkonsson arvede efter Farbroderen hele Giske- og Bjarkøy Godset, efter sin Moder Stovreims Godset, og med sin Hustru fik han store Ejendomme i Østnorge og blev saaledes Norges rigeste og fornemste Mand. Han blev Ridder før 1316, og ved Tronskiftet 1319 nævnes han i første Række. Han blev Rigsforstander med Titlen Drotsete, hvad der bemyndigede ham til at styre Landet med kongelig Myndighed under Magnus Erikssons Mindreaarighed. I 1340erne var Erling Vidkonsson Sysselmand i Søndmøre, han deltog ogsaa i vigtige Raadsmøder, men ellers beskæftigede han sig mest med sine store Ejendomme. Paa Vej hjem fra en Tur til Rom blev Erling Vidkonsson fanget i England; han udløstes af Ærkebiskop Olav, og til Tak skænkede han Bispestolen sin Gaard Tjotta paa Helgoland.
- Laurids Tygesen (Abildgaard) 520
 beseglede 1287 med Faderen som den første i Rækken af Hertugens Mænd.
- Stig Andersen (Hvide) 524
 til Tygestrup i Merløse Herred, Eskebjerg i Bjerre Herred, Møllerup og Bjørnholm i Sønder Herred samt Bjørnkær m.m., døde 1293 paa Hjelm. Han var gift første Gang med Ossa Nielsdatter, anden Gang med Ingeborg Pallesdatter, og tredje Gang var han gift med en Datter af Drosten Offe Nielsen (Neb). Stig Andersen (Hvide) var 1275 Marsk og Anfører for den til Sverige

sendte Hær, 1284 var han en af Voldgiftsmændene i Trøtten om Arven efter Kong Erik Plovpennig og 1287 dømtes han fredløs som medskyldig i Kongemordet i Finderup Lade. Han flygtede til Norge, og derfra fejdede han mod sit Fødeland. Han indtog 1289 Samsø, og han brændte Taarnborg og Skelskør. Aaret efter byggede han Borgen paa Hjelm, hvor han døde 1293.

Strange Eslesen (Bild)

528

var 1314 paa Viborg Landsting med til at dømme de oprørske Adelsmænd, og 1316 var han nærværende i Nykøbing, da Kongen sluttede Forbund med de holstenske Grever. Han var 1326 nærværende ved Danehoffet i Nyborg og forsegledede her Kong Valdemars Haandfæstning. Ifølge Slægtbogsangivelser var Strange Eslesen (Bild) gift med Ellen Limbek Henriksdatter.

Peder Holgersen (Krognes)

544

Erik Klipping

548

er født ca. 1249 paa Lolland, og han døde d. 22. November 1286. Han blev gift ca. 1273 med

Agnes

549

af Brandenburg, der døde 1304. Erik Klipping blev Konge under Formynderskab af Moderen. Han laa flere Gange i Strid med Hertugerne af Slesvig, der endog 1261-1264 holdt ham fangen efter Slaget paa Lohede. Samtidig laa han indtil 1274 i Strid med Jakob Erlandsen. Hans Forhold til flere af Rigets Stormænd var daarligt, og Marsk Stig og flere andre Adelsmænd sammensvor sig mod ham og dræbte ham om Natten under en Jagt i Landsbyen Finderup ved Viborg. Dronning Agnes var Rigsforstander for sin Søn Erik (Menved) 1286-1292. Efter Erik Klippings Død giftede hun sig 1293 med Gerhard II (den blinde) af Holsten, Dronning Agnes døde d. 29. September 1304 og ligger begravet i Ringsted.

Bogislav

550

Fyrste af Pommeren, var gift med

Margrethe

551

af Rygen.

Niels Bugge

600

nævnes 1302 blandt Vidnerne i Kong Eriks Gælds brev til Byen Rostock.

Peder Grubbe

632

beseglede 1296 et Gavebrev til St. Clara Kloster, 1313 var han sammen med Iver Grubbe og Johannes Grubbe blandt Dommerne over de oprørske Bønder, og 1315 var han Forlover for Kongen ved Forliget i Nyborg. Samme Aar var han Forstander for St. Clara Kloster, han nævnes 1320, da han pantsatte Gods i Lundby til Broderen Johannes, var 1322 Ridder, og 1326 beseglede han Kong Valdemars Haandfæstning og Grev Gerts Forleningsbrev paa Sønderjylland. Han var 1328 Rigsraad og Sendebud til Forhandlingerne med Hansestederne i Stralsund, solgte 1333 som eneste Arving efter Oluf Flemming Gods til St. Clara Kloster, og han nævnes endnu 1338. Peder Grubbe var gift første Gang med en Datter af Oluf Flemming og anden Gang med Arine Olufsdatter (Saltensee), der 1344 som Enke pantsatte Gods til St. Clara Kloster.

Oluf Tokesen (Saltensee)

634

der døde 1310, var gift med

Christine

635

der angives at være Datter af Niels Tokesen og Christine Jensdatter. Oluf Tokesen (Saltensee) tilskødede 1266 med Greve Ernst, Andreas Pincerna og

Anders Nielsen Sorø Kloster en Gaard i Næsby, som hans Moder havde testamenteret Klosteret. Han var Ridder 1279, 1285 kaldtes han Olauus Tukysen de Sialandia og var da en af de 10 Herremænd, som udstedte et Vidnesbyrd om, at Als hørte til Danmarks Rige. Han beseglede 1293 i Næstved med Kongen, 1295 i Roskilde, og 1298 var han sammen med Anders Tokesen Forlover for Kongen til Erkebisp Jens Grand. Han beseglede samme Aar og 1300 de til den norske Konge givne Lejdebreve, han fik 1299 Gods i Pant af Aage Saksen, og 1300 fik han af sin Halvbroder Greve Henrik Skøde paa to Gaarde i Bjerre, Flakkebjerg Herred. Han beseglede 1307 Hertug Christoffers Lensbrev paa Sønder Halland, og 1310 testamenterede han sit Gods i Stenkelstrup til Sorø Kloster.

Marquardus de Scharpenberch 656
var 1290 Vidne ved et af Hertugerne Albrecht, Johan og Albrecht af Sachsen til Reinbek Kloster udstedt Skøde, og 1291 var han Forlover ved et i Dützow mellem Fyrsten af Werle og andre nordtyske Fyrster og Riddere sluttet Forlig.

Henning von Rome (Rømer) 712
der nævnes som Ridder, var 1304 Forlover ved et Forlig mellem Markgreverne af Brandenburg og Fyrst Henrik af Mecklenburg om Stargard.

Jon Ivarsson Raud 760
nævnes blandt Baronerne 1295 og 1302, og han omtales sidste Gang 1309. Han maa antages at være Sønesøn af Jon af Sørum; i hvert Fald vedblev Sørum at være Hovedsæde for Sønnen Haftore Jonssons Efterkommere.

Haakon V 762
ogsaa kaldet Haakon Magnusson den ældre, er født i Tunsberg 1270, og han døde samme Sted d. 8. Maj 1319 og ligger begravet i Maria Kirken i Oslo. Han blev viet i Oslo, vistnok i Foraaret 1299, til

Eufemia 763
Haakon V blev hyldet d. 10. August 1299 i Bergen, og derefter rejste han til Oslo, hvor han sammen med sin Dronning blev kronet d. 1. November samme Aar. Et Sted betegnes Kong Haakon som kundskabsrig, karakterfast og en af Norges ypperste Konger, medens en anden Kilde skildrer ham let ironisk som noget af en Pedant.

Vidkunn Erlingsson 764
til Bjarkøy, døde 1302. Han blev gift 1291 med
Gyrid Andresdatter 765
til Stovreim.

Tore Haakonson 766
eller Biskopson, var Lensmand og Kansler i Norge.

Tyge Abildgaard 1040
er antagelig født omkring 1230. Han var 1285 Drost hos Hertug Valdemar af Sønderjylland og sad med denne fangen paa Søborg Slot 1285-1286. Han var Drost 1287, da han beseglede med Hertugen, men han var det ikke mere 1290. I 1293 beseglede han som den fornemmeste Mand næst efter Drosten Peder Nielsen (Hoseøl) det af Kong Erik i Roskilde udstedte Brev, og derefter sluttede Tyge Abildgaard sig til Kongemorderne.

Esge Udsen (Bild) 1056

- Holger (Krognos) 1088
- Christoffer I 1096
er født ca. 1219, og han døde d. 29. Maj 1259 i Ribe. Han blev gift 1248 med
- Margrethe Sambiria (Sprænghest) 1097
der døde i December 1282 i Rostock. Christoffer I blev Hertug over Lolland som Prins, og 1252 blev han Konge. Hans Valg var en Forbigaaelse af Abels Sønner, med hvilke Christoffer I førte en heftig Strid om Sønderjyllands Lensforhold til Danmark. Han laa ligeledes i stadig Kamp med Gejstligheden under Jakob Erlandsen og optraadte her brutalt og temmelig ubesindigt. Sagnet fortæller, at Christoffer I blev forgivet af Abbed Arnfast.
- Johan I 1098
Markgreve af Brandenburg, var gift med
- Hedevig 1099
af Pommern.
- Niels Tokesen (Saltensee) 1268
- Ludolfus Scharpenberch 1312
er maaske den Scharpenbergh, som 1259 var Vidne ved den holstenske Greves Fredslutning med Otto von Bramstede. Ludolfus Scharpenberch var 1272 Ridder og Vidne ved Hertugerne af Sachsens Gavebrev til Kirken i Ratzeburg, vidnede 1277 ved et af Grev Gerhardts af Holsten udstedt Brev og 1278 med Hertug Johan af Sachsen, og 1282 fejdede han sammen med Hertug Johan af Mecklenburg mod Bispen af Ratzeburg.
- Magnus Lagabøte 1524
er født d. 1. Maj 1238 i Tønsberg, og han døde d. 9. Maj 1280 i Bergen og blev begravet i Franciskanerklosteret. Magnus Lagabøte blev gift d. 11. September 1261 i Bergen med
- Ingeborg 1525
af Danmark, der døde 1287. Kong Magnus Lagabøte lyttede gerne til sine Mænds Raad og gjorde i sin Regeringstid et stort Arbejde paa Lovgivningens og det organisationsmæssige Omraade.
- Günther 1526
Greve af Ruppin.
- Erling Ivarsson 1528
til Bjarkøy.
- Haakon 1532
der var Arkebiskop i Norge, døde ca. 1267.
- Erling Alusson 1534
paa Tønsberg, er født før 1226, og han døde 1283.
- Tyge Abildgaard 2080
er født omkring 1200, og han døde ca. 1260. Han var 1230 Medlover for den Løsesum, Kong Valdemar forpligtede sig til at give Grev Gunzelin for sine Sønners Løsladelse.

Ud Ebbesen (Bild)
til Norringtoft.

2112

Valdemar Sejr

2192

er født 1170, og han døde d. 28. Marts 1241 i Vordingborg. Han blev gift 1205 med Dagmar af Bøhmen, som døde 1212, og 1214 blev han gift med

Berengaria

2193

af Portugal, der døde d. 27. Marts 1221. Valdemar Sejr blev 1188 Hertug i Sønderjylland, han erobrede Holsten 1201, og efter at være blevet Konge 1202, fortsatte han Erobringerne i Nordtyskland og fik hele Landet Nord for Elben overdraget af Kejseren; Estland erobredes 1219. Valdemar Sejr blev taget til fange af Henrik af Schwerin paa Lyø 1223 og blev først fri efter 2½ Aars Forløb. Han led Nederlag ved Bornhøved 1227, da han vilde forsøge at tilbageerobre de nordtyske Lande, som havde løsrevet sig under Fangenskab. Valdemar Sejrs Navn er ikke blot knyttet til Krigsbedrifter, men ogsaa til den rige indre Samfundsudvikling, som fandt Sted i hans Regeringstid.

Sambor

2194

Fyrste af Østpommeren, var gift med

Mechtilde

2195

af Mecklenburg.

Toke (Saltensee)

2536

var gift med

Margrethe

2537

af Bavelse. Hun var gift første Gang med Bo ? og anden Gang med Greve Ernst af Gleichen.

Haakon Haakonsson

3048

er født Sommeren 1204 paa Folkinsborg i Eidsberg. Han blev troløvet 1219 og gift d. 25. Maj 1225 i Bergen med

Margreta Skulesdatter

3049

der er født 1208. Haakon Haakonsson gjorde 1227 eller 1228 Skridt til at blive kronet, men Paven trak Sagen i langdrag, og først i 1247 skete Kroningen ved et pragtfuldt Ceremoniel i Bergen. Haakon Haakonsson laa i Strid med Svigerfaderen Skule Jarl, som gjorde Oprør mod ham. Haakon Haakonsson karakteriseres som en retsindig, rolig og forstandig Regent.

Erik Ploupenning

3050

er født 1216, og han døde d. 10. August 1250. Han blev gift 1239 med

Jutta

3051

af Sachsen, som efter hans Død blev gift med Grev Burchard af Rosenberg. Erik Ploupenning blev allerede 1232 kronet til Faderens Efterfølger og fulgte 1241 denne paa Tronen. Erik Ploupennings Stridbarned gjorde hans Regeringstid højst urolig. Blandt andet førte han heftige Kampe med Kirken, men han rostes dog samtidig for Gudfrygtighed, og efter hans Død blev han æret som Helgen. Erik Ploupenning laa i stadig Strid med Broderen Abel, der ikke vilde anerkende hans Herredømme over Slesvig. Da Erik Ploupenning 1250 havde tvunget Broderen til Underkastelse, lod denne ham gribe og føre ud paa Slien, hvor han henrettedes og nedstøvedes i Vandet. Liget drev Dagen efter op og begravedes senere i Ringsted.

Alv Eriksson

3068

paa Tønsberg, døde 1240. Han blev gift 1221 med

Ingeborg Baardsdatter

3069

af Rein.

- Ebbe Skammelsen (Bild) 4224
 til Norringtoft i Thy. Ifølge Kæmpeviserne dræbte Ebbe Skammelsen (Bild) sin Fæstemø og Broderen Peder Skammelsen, fordi de i hans Frærelse havde ægtet hinanden.
- Valdemar I den Store 4384
 af Danmark, er født d. 14. Januar 1131, og han døde d. 12. Maj 1182. Han blev gift 1157 med
- Sophie 4385
 af Rusland, der var Halvsøster til Knud Magnussen, idet hendes Moder var gift anden Gang med Magnus Nielsson. Valdemar I den Store blev opdraget hos Asser Riig i Fjenneslev sammen med dennes Sønner Absalon og Esbern Snare. Han sluttede sig i Striden om Danmarks Krone først til Svend Grade og siden til Svogeren Knud Magnussen. Han undslap fra Blodgildet i Roskilde 1157 og blev efter Slaget paa Grade Hede samme Aar Danmarks Konge. Hans Regeringstid blev en straalende Opgangstid for Riget. Dronning Sophie pristest for Skønhed og synes at have været en selvbevidst, kraftig Personlighed.
- Sancho I 4386
 af Portugal, var gift med
- Dulee 4387
- Oluf Glug 5074
- Haakon III Sverressøn 6096
 blev hyldet af Birkebeinerne som norsk Konge 1202. Efter sin afdøde Faders Raad søgte han Udsoning med Gejstligheden, og derved skaffede han inden sin Død i Januar 1204 Landet Fred efter de langvarige Borgerkrige. Haakon III Sverressøn havde med
- Inga 6097
 af Varteig Sønnen Haakon IV, der blev hyldet som Konge paa Øreting 1217.
- Skule Baardssøn 6098
 eller Skule Jarl, levede ca. 1188 til 1240. Han var gift med
- Ragnhild Jonsdatter 6099
 Skule Baardssøn fik af Halvbroderen Kong Inge Baardssøn Jarletitel, og ved Halvbroderens Død haabede han at blive Konge. Imidlertid valgte Birkebeinerne Haakon Haakonsson til Konge, og Skule Baardssøn maatte nøjes med at styre Landet som dennes Jarl. Ved Kong Haakons Ægteskab med Skule Baardssøns Datter Margrethe 1225, fik Skule Baardssøn Hertugtittel samt i 1237 en tredie Del af Rigets Sysler. Han lod sig dog ikke nøje hermed men lod sig 1239 hylde paa Øreting som Konge. I Slaget ved Oslo led han og hans Folk et stort Nederlag mod Kongens Mænd, og Skule Baardssøn maatte flygte til Nidaros, hvor han blev dræbt i et Kloster.
- Valdemar Sejr 6100
 er identisk med Ane Nr. 2192, hvor Slægtslinien fortsættes.
- Albrecht 6102
 med Tilnavnet den Store, levede ca. 1252-1279. Han var gift med
- Agnes 6103
 af Østrig. Albrecht den Store, der var Hertug, var beslægtet med det danske Kongehus, og da den umyndige Erik Klipping og hans Moder blev skaaet paa Lohede 1261, søgte de Hjælp hos Albrecht, og denne kom til Danmark og virkede 1 Aars Tid som Rigsforstander, uden dog at udrette noget.

Knud Lavard 8766
er født ca. d. 12. Marts 1096, og han døde d. 7. Januar 1131. Han blev gift
1116 med

Ingeborg 8769
af Rusland. Giftermaalet kom i Stand paa Foranledning af Ingeborgs Moder,
Dronning Margrethe Fredkulla. Knud Lavard blev opfostret hos Skjalm Hvide
og senere hos Hertug Lothar af Sachsen. Ved sin senere Virksomhed blev
Knud Lavard banebrydende for tysk Kulturindflydelse i Danmark. Fra 1115
forsvarede han som Slesvigs Hertug med Kraft Grænselandet mod Venderne og
naaede derved en Magtstilling, som gjorde ham farlig for det øvrige Kon-
gehus. Han blev derfor myrdet af Kong Niels' Søn Magnus i Haraldsted Skov.
Knud Lavard viste sin Sans for Folkets Interesser ved at lade sig vælge
til Oldermænd for Slesvigs Borgeres Gilde, det saakaldte Edslag. Han om-
byttede iøvrigt sit nordiske Jærlenaavn med den europæiske Hertugtitel og
optraadte i statelig tysk Dragt.

Vladimir 8770
af Halicz, var gift med

Richiza 8771
der senere blev gift med Magnus Nielsøn og i dette Ægteskab blev Moder
til Niels Magnussen.

Alfons I 8772
er født i Juli 1094, og han døde 1185. Han blev gift ca. 1145 med

Mathilde 8773
af Savoyen, der er født ca. 1125 og døde d. 4. November 1157. Alfons I
nævnes som Hertug 1112, og 1139 kaldtes han, efter Sejren over Araberne ved
Qureque, Konge af Portugal.

Raimund Berengar II 8774
døde d. 6. December 1082. Han blev gift før 1076 med

Mathilde 8775
af Apuglien, der døde efter Juni 1111-1112. Raimond Berengar II var fra
1076 Greve af Barcelona sammen med Broderen, med hvem han hele Tiden laa
i Strid om Herredømmet over Landet.

Sverre (Sigurdssøn) 12192
er født ca. 1151 i Norge, og han døde 1202. Kong Sverre havde med

Astrid Roesdatter 12193

Sønnen Haakon (Ane Nr. 6096). Kong Sverre blev opfostret paa Færøerne hos
Farbroderen Biskop Roe, der viede ham til Præst. Da han af Moderen 1175
blev underrettet om sin Herkomst, drog han til Norge for at gøre sine
Rettigheder gældende. Han blev valgt til Birkebeinernes Fører og trængte
frem til Nidaros, hvor han blev hyldet som Konge paa Øreting 1177. I 1180
led Kong Magnus et afgørende Nederlag, han flygtede til Danmark og kom
tilbage med en ny Styrke, men han tabte Søslaget ved Fimreite og faldt.
Kong Sverre maatte dog endnu i mange Aar kæmpe for sin Trone, men hans
Geni besejrede al Modstand.

Baard Gutormssøn 12196
paa Rein, var gift anden Gang med en Søster til Kong Sverre og tredje
Gang var han gift med

Ragnhild Erlingsdatter 12197

Baard Gutormssøn kæmpede i Slaget ved Nordnæs 1181 paa Kong Sverres Side.
Han faldt i Slaget ved Florevaag 1194

- Bernhard III 12204
er født 1140, og han døde d. 8. Februar 1212. Han blev gift før 1175 med
Judith 12205
af Polen. Bernhard III nævnes som Hertug af Sachsen 1180.
- Leopold VI 12206
døde d. 28. Juli 1230 og er bisat i Klostret Monte Casino. Han blev gift
1203 med
Therodora 12207
af Bysanz, der døde d. 23. Juni 1246. Leopold VI var Hertug af Steiermark
1195-1198 og af Østerrike 1198-1230. Han var en af Østerrikes betydeligste
Regenter og gjorde flere Korstog mod de Vantro. I 1217 fulgte Leopold VI
Andreas II af Ungarn paa Toget til Palæstina, og derfra drog han 1219 til
Ægypten.
- Erik Ejegod 17536
er født i Slangstrup, og han døde d. 10. Juli 1103 paa Cypern undervejs til
det hellige Land. Han var gift med
Bodil 17537
der døde 1103 paa Oliebjerget ved Jerusalem. Erik Ejegod sluttede sig til
Broderen Knud den Hellige og levede i Landflygtighed under Oluf Hunger.
Han blev Konge 1095 og udvirkede ved en Rejse til Paven Knud den Helliges
Kanonisering og endvidere Oprettelsen af Ærkebispedømme i Lund.
- Mstislav 17538
Storfyrste af Kiew, døde 1132. Han var gift med
Christina 17539
af Sverige.
- Vsevolod 17540
Fyrste af Novgorod, døde d. 11. Februar 1136. Han blev gift 1123 med
N.N. af Tczernigou 17541
- Boleslav III 17542
med Tilnavnet Skævmund, er født d. 20. August 1086, og han døde d. 28.
Oktober 1138. Han blev gift første Gang d. 16. November 1103 med Sbylava
af Kiew, og 1113 blev han gift med
Salome 17543
af Berg-Schelklingen, der døde d. 27. Juli 1144. Boleslav III var Konge af
Polen 1102-1138. Han tvang Indbyggerne af Pommern til at underkaste sig
og udbredte Kristendommen iblandt dem. Han indordnede sig under det tyske
Overherredømme og hylkede baade Henrik V og senere Lothar.
- Henrik 17544
Greve af Burgund, er født 1069-1070, og han døde d. 1. November 1112.
Han blev gift 1093 med
Teresa 17545
af Kastilien, der er født ca. 1070 og døde d. 1. November 1130. Greve
Henrik fik af sin Svigerfader Landet mellem Minho og Mondego som Len 1090.

Han udvidede sine Besiddelser ved Erobringer fra Araberne og gjorde sig snart uafhængig af Kastilien.

Amadeus III

17546

Greve af Savoyen, er født ca. 1092, og han døde d. 30. August 1148 paa Cypern. Han blev gift ca. 1120 med

Mathilde

17547

af Vienne, der levede endnu i Januar 1145.

Raimond Berengar III

17548

med Tilnavnet den Store, er født d. 11. November 1082, og han døde d. 1. August 1131. Han var gift første Gang med Maria af Bibar, anden Gang med Almodis, og den 3. Februar 1112 blev han gift med

Dulcia

17549

af Rouergue, der er født ca. 1095 og døde i Tidsrummet 1126-1130. Hun var Grevinde af Provence, Gevaudan og Carlad. Raimond Berengar III overtog som 15-aarig Styret af Katalonien og havde da endvidere faaet Grevskabet Taragona. Med Dulcia fik han Carlad, Arle, Provence samt Rettigheder i Carsasona, Narbonne og Redes, ligesom han udøvede Jurisdiktion over flere Grevskaber. I 1128 gik Raimond Berengar III ind i Tempelherreordenen og skænkede Ordenen Slottet Granena.

Ramiro II

17550

er født 1075-1080, og han døde d. 16. August 1147. Han blev gift 1134 med

Agnes

17551

af Poitou, der var Ehke efter Amalrich V. Ramiro II var først Munk, men 1134 blev han Konge af Aragonien.

Sigurd Mund

24384

var Konge i Norge fra 1137 til sin Død 1155. Han havde med

Gunhild

24385

Sønnen Sterre, Sigurd Mund blev Konge 1137 ved Faderens Død sammen med sin yngre Broder og efter 1142 sammen med sin ældre Broder, Eystein. Han forenede sig med Eystein om at afsætte Broderen Inge, men blev dræbt 1155 i Bergen.

Guttorm Aasulfsson

24392

var gift første Gang med Eldrid Jonsdatter af Blindheim, anden Gang med Bergliot, og ca. 1150 blev han gift med

Sigrid Torkellsdatter

24393

der var gift første Gang med Paal paa Aure. Guttorm Aasulfsson boede paa Rein. Han nævnes 1136 som Sigurd Munds Formynder og fik denne ophøjet paa Tronen.

Erling

24394

der var bosat paa Kvinden, nævnes med Tilnavnet Bonde og siges at have været "Læns høvding".

Albrecht der Bär

24408

Hertug af Sachsen, er født ca. 1108, og han døde d. 18. November 1170. Han var gift med

Sophie

24409

af Tyskland, der døde 1160. Albrecht der Bär blev forlenet med forskellige Dele af Sachsen, udnævntes 1134 til Markgreve af Nordmark, og 1138 forledes han med Sachsen. Som Markgreve udfoldede Albrecht de Bär den største Virksomhed, og 1150 erhvervede han Brandenburg, hvis senere Storhed han

lagde Grunden til.

Miesko III

24410

med Tilnavnet den Gamle er født 1126-1127, og han døde d. 13. Marts 1202. Han blev gift første Gang 1140 med

Elisabeth Gjertrud

24411

af Ungarn, der døde før 1151. Miesko III var Hertug af Gnesen og Pommeren 1139, og 1173 var han Hertug af Polen. Han giftede sig efter Elisabeth Gjertruds Død med Eudoxia af Kiew.

Leopold V

24412

er født 1157, og han døde d. 31. December 1194 og blev begravet i Heilinsburg. Han blev gift 1174 med

Helena

24413

af Ungarn, der døde d. 25. Marts 1199. Leopold V var Hertug af Østrig fra 1177. Han udmærkede sig paa det tredie Korstog ved Indtagelsen af Ptolemais, men derved kom han i Strid med den engelske Konge, Richardt Løvehjerte. Han hævnede sig senere ved at tage Richardt Løvehjerte til Fange, da denne paa Tilbagerejsen drog gennem hans Land og tiltvang sig derved en stor Løsesum.

N.N. Angela

24415

af Bysanz, var Søster til den Irene, som 1197 blev gift med Hertug Philip af Schwaben og endvidere Søster til Kejser Alexios Angelos IV af Bysanz, men hendes Forhold er iøvrigt ukendte.

Svend Estridssøn

35072

er født ca. 1018, og han døde d. 28. April 1074 eller 1076. Efter at have været Jarl i Danmark under Hardekrønud og Magnus den Gode, blev Svend Estridssøn Konge 1047. Han maatte kæmpe om Riget med Harald Haardraade af Norge, indtil der blev sluttet Fred 1064. Svend Estridssøn skildres som en betydelig Regent, og under hans Regeringstid fremmedes den danske Kirkes Organisation meget, idet bl.a. Bispedømmerne fæstnedes.

Thorgaut Fagerskinna

35074

eller Thrugot Fagerskinna var gift med

Thorgunna Vagnsdatter

35075

Thorgaut Fagerskinna var Svend Estridssøns Hirdstyrer og deltog d. 9. August 1062 i Slaget ved Halmstad.

Vladimir II Monomachus

35076

Storfyrste af Kiew, er født 1053, og han døde d. 19. Maj 1125. Han blev gift ca. 1070 med

Gyda

35077

af England.

Inge I Steinkilsson

35078

med Tilnavnet den Gamle var Konge i Sverige fra 1083. Han var en ivrig Kristen. Inge I Steinkilsson var bl.a. i Kamp med Magnus Barfod, som havde giftet sig med Datteren Margretha Fredkulla. Han var gift med

Ragnhild

eller Helene, som efter Sigende var Datter af Torild Totilsson.

Mstislav

35080

er identisk med Ane Nr. 17538

Christina

35081

er identisk med Ane Nr. 17539.

- Swiatoslaw 35082
er født ca. 1080, og han døde d. 14. Oktober 1143. Han var gift med
Anna 35083
af Kiew, der døde efter 1136. Swiatoslaw nævnes d. 17. Februar 1106 som
Munk under Navnet Nicolas, og senere blev han Fyrste af Lutzk.
- Wladislaw I Herman 35084
er født 1040, og han døde d. 5. Juni 1102. Han blev gift 1083 med
Judith 35085
af Bøhmen, der er født 1056-1058. Wladislaw I Herman blev Konge i Polen
1080 efter at Broderen Boleslav II var blevet forjaget. Wladislaw I Hermans
Styre var ret uroligt, og den oprørske Adel indkaldte til Kampen mod ham
hans uægte Søn Zbigniew. Wladislaw I sejrede i Kampen, og Zbigniew holdtes
en Tid fanget. I 1097 blev Landene delt i tre, hvoraf han selv beholdt de
vigtigste Borge, medens Zbigniew og Boleslav III fik hver en Del.
- Henrik 35086
Greve af Berg-Schelklingen, var gift med
Adelheid 35087
af Mochental. Greve Henrik gjorde sig fortjent ved sammen med sin Hustru
at skænke 6 Gaarde til Klostret Zweifaltell. Han var til slut Munk i Klostret
og er sammen med sin Hustru bisat der.
- Henrik 35088
Hertug af Burgund, er født ca. 1035, og han døde i Tidsrummet 1070-1074.
Han blev gift ca. 1055 med
Sibille 35089
af Burgund.
- Alfons VI 35090
er født 1040, og han døde d. 30. Juni 1109. Han var gift første Gang med
Jimena Nunez de Guzman 35091
og da hun var blevet forskudt, giftede han sig 1074 med Inez af Aquitanien,
1080 giftede han sig med Constance af Burgund, derefter med Berta af Burgund,
der efterfulgtes af Isabel af Este, hvorefter han giftede sig med Beatrice
af Este.
- Humbert II 35092
Greve af Savoyen, døde d. 18. September 1103. Han blev gift ca. 1090 med
Gisela 35093
af Burgund, der 1105 giftede sig med Markgreve Rainer af Montferrat.
- Guigo III 35094
nævnes 1084, og han døde 1125. Han førte en kraftig Strid med Biskoppen
af Grenoble angaaende noget Gods, som han havde arvet efter den sidste Konge
af Burgund. Bispnen indbragte Sagen for Kirkeraadet, idet han gjorde Krav
paa disse Godser som Kirkens naturlige Ejendom. Efter forskellige Stridig-
heder, endte Sagen i en Overenskomst af 1116 hvorefter Guigo III samtykkede
i at overdrage Godset til Kirken.
- Raimund Berengar II 35096
er født efter 1053. Han blev gift før 1076 med
Mathilde (Mahud) 35097
af Apuglien. Hun blev gift anden Gang ca. 1085 med Vicomte Aymeri I af
Narbonne. Raimund Berengar II var fra 1076 Greve af Barcelona sammen med
Broderen Berengar Raimon II, med hvem han ustandselig laa i Strid. Raimund

Berenagr II blev dræbt i en Skov mellem San Celoni og Hostalrich, og Broderen blev derefter Eneherre i Grevskabet.

- Gilbert 35098
af Rouergue, levede endnu 1110. Han var gift med
- Gerberge 35099
af Provence, der er født ca. 1055 og døde i Tidsrummet 3. Februar 1112-
Januar 1113. Gilbert var Greve af Rouergue, Milhaud og Gevaudan.
- Sancho IV 35100
er født 1045, og han døde i Juni 1094. Han blev gift 1063 med
- Felicitas 35101
af Roucy, der døde d. 24. April 1086. Sancho IV blev kronet i Aragonien
1067 og i Navarra 1076.
- Wilhelm VII 35102
med Tilnavnet den Unge, er født ca. 1071, og han døde d. 10. Februar 1126
i Poitiers. I Aarene 1089-1092 var han gift med Irmgard af Anjou, og 1094
giftede han sig med
- Philippa 35103
af Toulouse, der er født ca. 1068. Hun døde d. 28. November 1117 i Fonte-
vraud. Wilhelm VII nævnes som Greve af Poitou 1086. Han var en modig Kri-
ger, elskede Videnskab og Poesi, og han er en af de ældst kendte Digtere
i romansk Sprog. Han bemægtigede sig to Gange Toulouse, som han dog igen
maatte opgive efter en lang Række Krige. 1100 drog han paa Korstog med ikke
mindre end 60.000 Mand, han var da udsat for et blodigt Angreb i Lille-
asien, men alligevel naaede han frem til Jerusalem, hvor han leverede de
Vantro Slaget ved Rama d. 26. Maj 1102. Philippa styrede Hertugdømmet
Aquitanien under Wilhelm VII Fravær i det hellige Land. I 1114 gjorde hun
Indfald i Grevskabet Toulouse mod Fættereren Alfons-Jourdain. Hun blev gift
første Gang 1085 med Kong Sancho af Aragonien, som blev dræbt 1094.
- Harald Gille 48768
er født ca. 1103 paa Irland, og han døde d. 13. December 1136 i Bergen.
Han blev gift ca. 1135 med Ingrid, en Datter af den svenske Kongesøn
Ragnvald Ingesson. Hans Frille
- Tora Guttormsdatter 48769
der karakteriseres som en ond og haard Kvinde, var Mor til Sønnen Sigurd
Mund. Harald Gille, hvis egentlige Navn er "Gilla Christ" (Kristi Tjener),
tiltvang sig efter Broderen Sigurd Jorsalfarers Død Norges Kongetrone ved
Siden af Sigurds Søn Magnus, som forsøgte at fordrive Harald Gille, der
imidlertid fik Hjælp fra Danmark. Harald Gille tog Magnus til Fange, da
denne var blevet forladt af sine Mænd. Magnus blev blindet, lemlæstet og
sat i Kloster 1135, men allerede Aaret efter blev Harald Gille dræbt af
Sigurd Slembe, en Halvbroder til Harald.
- Asulf Skulesson 48784
paa Rein, har utvivlsomt været Lendemand. Han var gift med
- Tora Skoftesdatter 48785
der er født ca. 1015.
- Torkell 48786
paa Fugl, var gift med
- Hallkatla Sveinsdatter 48787
der antagelig levede ca. 1120.



Salteneo of Lindo.



Lonne Naten.



Millgard.



Hak.



Skarpenberg
el Scharffenberg



Qvitzow.



Hvide.



Vendello.



Krugnoa.

- Otto den Rige 48816
er født ca. 1075, og han døde d. 9. Februar 1123. Han blev gift før 1095 med
- Eilike af Sachsen 48817
der er født ca. 1080 og døde d. 16. Januar 1142. Hun kaldes ogsaa Elica. Otto den Rige var Greve af Ballenstedt i Anhalt 1083, og 1111-1112 nævnes han som Hertug af Sachsen.
- Herman I 48818
døde antagelig 1122. Han var gift med
- Hedwig af Assel 48819
der er født i Tiden 1075-1080. Herman I var Greve af Winzenberg, 1083 Greve i Bayern, Greve af Windberg, nævnes d. 29. September 1108 som Greve af Ratilienperg, var 1109 Greve af Formbach, 1121-1122 Greve af Göttweih, og 1109 optraadte han som Greve af Winceburch.
- Boleslav III 48820
er identisk med Ane Nr. 17542.
- Salome 48821
er identisk med Ane Nr. 17543.
- Alomus 48822
Prins af Ungarn, er født ca. 1074, og han døde 1129. Han blev gift ca. 1090 med Sofie af Looz, og d. 21. August 1104 blev han gift med
- Predslawa af Kiew 48823
hvis Mor skal have været en Datter af den mongolske Khan Polovcer. Prins Alomus var Statholder i Dalmatien og Illyrien 1087. Han blev forfulgt, og 1109 fængsledes han af Koloman og blev blindet. Han døde i Tracien eller Konstantinopel.
- Henrik II Jasomirgott 48824
er født d. 2. April ca. 1112, og han døde d. 13. Januar 1177 i Wien efter et Fald med Hesten. Han blev gift d. 1. Maj 1142 med Gjertrud, en Datter af Kejser Lothar III, og 1149 blev han gift med
- Theodora Komnena af Byzanz 48825
som døde d. 2. Januar 1184. Hun var en Niece af Kejser Manuel af Byzanz. Henrik II var Markgreve af Østrig 1141, blev Hertug 1156, var endvidere Hertug af Bayern, som han senere maatte afstaa til Henrik Løve. Han fik til Gengæld andre Landomraader og samlede sit Rige til Hertugdømmet Østrig, som saa blev udskilt fra Bayern. Han forlagde sit Fyrstesæde til Wien og paabegyndte Bygningen af Stefanskirken. I 1147 deltog Henrik II i det andet store Korstog.
- Geisa II 48826
er født 1130, og han døde d. 31. Maj 1162. Han blev gift 1146 med
- Euphrosine af Kiew 48827
der er født ca. 1130. Geisa II blev Konge af Ungarn 1141. Han sejrede i Kampen mod Russere og Grækere. I hans Regeringstid indvandrede talrige Sachsere til Ungarn, og disse lod han 1143 bosatte sig i Grevskaftet Scepuze og flere Omraader i Transylvanien.
- Isak II Angelos 48830
er født ca. 1155, og han døde i Januar 1204. Han var gift første Gang med
- Irene N.N. 48831
der døde før 1186, og han var gift anden Gang med Margrete af Ungarn. Isak II var den første bysantinske Kejser af Slægten Angelos, idet han ved Oprør fortrængte sin Forgænger Andronikos I og besteg Kejsertronen d. 12. September 1185. Der blev flere Gange gjort Oprør mod ham, og han blev

tilføjet flere Nederlag. Under det tredje Korstog var han meget uvillig mod Korsfarerne, men tillod Frederik Barbarossa at drage over til Lilleasien. Hans Ødselhed førte til svære Skatter og fremkaldte stærk Misfornejelse, saa han d. 8. April 1195 blev styrtet af sin Broder Alexios III. Under det fjerde Korstog lykkedes det ham ved Korsfarernes Hjælp at komme paa Tronen igen sammen med sin Søn Alexios IV, men hverken Korsfarerne eller Befolkningen var tilfredse hermed, saa allerede d. 28.-29. Januar 1204 blev han styrtet af en Slægtning Alexios Murzuflos V.

Ulf Jarl

70144

døde d. 29. September 1026. Han var gift med

Estrid

70145

der døde d. 9. Maj 1002 (?). Ulf Jarl nævnes først som Jarl i England. Som Jarl i Danmark siges han at have svigtet Svogeren Knud den Store, og det berettes, at denne senere tilgav ham, men at han i et pludseligt Vredesudbrud fremkaldte et Ordskifte under et Brætspil og lod Ulf Jarl støde ned af en af sine Mænd. Estrid, hvis kirkelige Navn var Margrethe, blev senere gift med Hertug Robert af Normandiet. Hun blev imidlertid forskudt af ham og vendte saa tilbage til Danmark. Hun gjorde sig berømt for sin Gæmildhed overfor Roskilde Domkirke, idet hun gav Kirken 50 Bol i Skaane og lod opføre en Stenkirke i Stedet for den dæverende Trækirke.

Ulf Galiciefarer

70148

maa have levet i 1062. Han var gift med

Bodil Haakonsdatter

70149

der levede 1062. Ulf Galiciefarer er kendt for sine dristige Vesterhaustogter. Sit Tilnavn skyldte han et Togt til Galicien i Spanien.

Vagn Aakessøn

70150

blev gift ca. 987 med

Ingeborg Torkelsdatter

70151

Vagn Aakessøn var en af de mest fremtrædende Jomsvikinger i det tiende Aarhundrede. Han blev efter haard Modstand taget til Fange i Slaget ved Hjørungavaag 986, men fik paa Erik Jarls Forbøn Fred med Hakon Jarl til Trods for Drabet paa Torkil Leira.

Vsevolod I

70152

er født 1030, og han døde d. 13. April 1093. Han blev gift ca. 1046 med

Theodora Monomakus

70153

der døde 1067. Vsevolod I var Storfyrste af Kiew 1078, og 1054 var han Fyrste af Perejaslavl. Theodora Monomakus var Prinsesse af Byzanz.

Harald Godwinson

70154

er født 1022, og han døde d. 14. Oktober 1066. Da Harald Godwinson havde ladet sig hylde til Konge, blev han bandlyst af Paven for Brud paa Ed. Broderen Jarl Toste af Northumberland drog straks mod ham, og sammen med Harald Haarderaade mødtes han med Harald Godwinson i et blodigt Slag ved Stamfordbro d. 25. September 1066. Jarl Toste og Harald Haarderaade faldt begge i dette Slag, men omtrent samtidig var Wilhelm Erobreren landet i Sydengland. Det kom til Slag ved Hastings d. 14. Oktober 1066, og her rantes Harald Godwinson af en Pil i Øjet og blev nedhugget. Liget genkendtes af hans elskede Edgyth Svanehals og blev jordet, men senere flyttet til Waltham Kloster. Edgyth Svanehals er sandsynligvis Mor til Gyda, Ane Nr. 35077.

Steinkil Ragnvaldsson

70156

var Konge af Sverige fra 1056, og han døde 1066.

David

70164

var Fyrste af Smolensk 1095–1096, og endvidere var han Fyrste af Tczernogov. Han var gift med Theodosia.

Sviatopolk II Michel

70166

er født 1050, og han døde d. 16. April 1113. Han var Fyrste af Novgorod 1078, og 1093 var han Storfyrste af Kiew. Han blev gift første Gang 1094 med N.N., der døde før 1103, og samme Aar giftede han sig med Barbara Komnena af Bysanz, en Datter af Alexius I.

Casimir Karold

70168

er født 1015–1016, og han døde d. 28. November 1058. Han blev gift 1039 med

Dobroniega-Marie

70169

der døde 1087. Casimir Karold var Konge af Polen 1041–1058. Under hans første Regeringstid gjorde Bønderne Oprør mod Kristendommen og det fremmede Aag, hvorfor han blev holdt skjult i 9 Aar i det burgundiske Kloster Clugny. Ved tysk Hjælp blev han Konge 1040–1041, og som tysksindet søgte han at støtte sig til Præstevældet, som han paa alle Maader styrkede, især ved at oprette Bispedømmer.

Wratislaw II

70170

er født ca. 1035, og han døde d. 14. Januar 1092. Han blev gift første Gang 1055 med

Adelheid af Ungarn

70171

der er født i Tidsrummet 1038–1040 og døde d. 27. Januar 1062. I 1063 giftede Wratislaw II sig med Swantawa af Polen. Wratislaw II blev 1086 den første Konge i Böhmen og fik Kongetitlen af Kejser Henrik IV.

Poppo

70172

hørte til en meget anset Slægt, som havde Greve- og Herskabsbesiddelser i Berg og Schelklingen og formodentlig ogsaa i Wartstein. I Zweifalten Klosters Nekrolog, som formodentlig er paabegyndt i Poppo's Søns eller Sønnesøns Tid, kaldes denne for Greve af Berg-Schelklingen. Poppo er med sin Hustru begravet i Klostret.

Robert I

70176

Hertug af Burgund, er født ca. 1011, og han døde d. 21. Marts 1076. Han blev gift ca. 1030 med en Datter af Fulco af Anjou, Irmgard, og ca. 1033 blev han gift med

Helie af Semur

70177

der døde d. 22. April 1109. Hun blev forstødt ca. 1055.

Ferdinand I

70180

døde d. 27. December 1065. Han blev gift 1035 med

Sancha (Beata)

70181

der døde d. 13. December 1071. Ferdinand I blev Konge af Kastilien 1035 og var en dygtig Hersker, som forbedrede de gamle Love, ligesom han udvidede Kastiliens Magt betydeligt. Han udbredte sin Magt til Dele af Portugal og Ny Kastilien og antog 1056 Kejsertitel, hvorved han kom i Strid med Kejser Henrik III af Tyskland. Ferdinand I ødelagde selv Kastiliens Førerstilling ved at dele sit Rige mellem Sønnerne Sancho, Alfons og Garcia. Ved sit Ægteskab med Sancha fik han Landene mellem Pisuerga og Cea. Sanchas Forældre lod hende ægte Don Garcia, men denne blev paa selve Bryllupsdagen fordrevet af misfornøjede Adelsmænd. Sancha roses meget for sine Dyder, Klogskab, Redelighed, Retfærdighed og sin Kærlighed til sine Undersaatter. Da hun blev Enke efter Ferdinand I trak hun sig tilbage til Klostret San Isidro i Leon, hvor hun opholdt sig til sin Død.

Amadeus II 70184
døde d. 26. Januar 1080. Han blev gift i Tidsrummet 1065-1070 med
Johanna af Genf 70185
der er født ca. 1050. Amadeus II var Greve af Savoyen og fik Landomraa-
det Bugey af Kejser Henrik IV.

Wilhelm I den Store 70186
var Greve af Burgund 1057 og af Macon 1078. Han var gift med Stephanía,
der opgives at være Datter af Raimund II af Barcelona. Wilhelm I døde d.
11. November 1087.

Guigo II 70188
med Tilnavnet den Tykke, døde omkring 1080. Han var Greve af Vienne, og
1034 var han den første, som antog Titlen Greve af Albon efter et Gods,
som han ejede i Vienne. Han indstiftede i 1070 Klostret St. Robert-de-
Cornillon, og sandsynligvis tilbragte han sine sidste Aar der.

Raimund Berengar I 70192
med Tilnavnet den Gamle, er født 1023, og han døde d. 27. Marts 1076. Han
blev gift 1039 med Elisabeth (Isabel), der døde 1050, derefter giftede
han sig med Blanca, som snart efter blev forskudt, hvorefter han i 1053
eller 1054 giftede sig med

Almodis 70193
der døde i November 1071. Raimund Berengar I efterfulgte sin Far d. 26.
Maj 1035 og blev indviet i sine Rettigheder i Kirken i Ausona. Han udvi-
dede sit Grevskab betydeligt. Almodis var gift første Gang med Grev Hugo
af Lezignan, som forstødte hende under Paaskud af for nært Slægtsskab, og
i Tidsrummet 1040-1045 blev hun gift med Pons af Toulouse, som ogsaa for-
stødte hende. Mellem Almodis og Raimund Berengar I's Søn af første Ægte-
skab, Pedro Raimund, opstod der en bitter Strid, utvivlsomt for Almodis
intrigerede for at berøve ham hans Førstefødselsret, og det endte med,
at Pedro myrdede Almodis.

Robert Guiscard 70194
er født 1015 i Hauteville i Normandiet, og han døde d. 17. Juli 1085 i
Kefalonien. Han var gift første Gang med Alberalde, som han imidlertid
forstødte 1058, hvorefter han giftede sig med den longobardiske Prinsesse
Sikelgaita 70195

der døde 1090. Robert Guiscard udmærkede sig meget ung i Kampene mod Græ-
kerne og Longobarderne og blev derfor af sine Mænd i 1057 valgt til Greve
af Apuglien, og senere blev han Hertug af Apuglien, Calibrien og Sicilien.
Det fortælles, at han var en mægtig Førerskikkelse, modig som en Løve, et
normannisk Fyrsteideal. Sikelgaita deltog flere Gange i Robert Guiscards
Togter og opflammede hans Soldater til Kamp.

Berengar 70196
Vicegreve af Milhaud og Gevaudaen, var gift med

Adele 70197
Grevinde af Carlad.

Gotfred I 70198
Greve af Provence, er født ca. 1004, og han døde 1060-1061. Han blev gift
omkring 1040 med

Stephanía 70199
der levede endnu 1100. Hendes franske Navn var Etiennette med Tilnavnet
Douce. Efter at være blevet Ehke efter Gotfred I regerede Stephanía un-
der Sønnen Bertrand II's Mindreaarighed og overtog efter dennes Død ca.
1093 igen Styret. Hun grundlagde Klostre og byggede Kirken San Nicolas i
Taruscon.

- Ramiro I 70200
døde d. 8. Maj 1063. Han blev gift i August 1036 med Grevinde
Gerberga af Bigorre, Carcasona og Foix 70201
Ramiro I blev 1035 Konge i Aragonien og efter Broderens Død 1045 Konge i
Suprabien.
- Hilduin 70202
Greve af Roucy, levede endnu 1059. Han blev gift før 1031 med
Adele af Roucy 70203
- Wilhelm VI 70204
ogsaa kaldet Guido Gotfred, er født ca. 1026, og han døde d. 25. Septem-
ber 1086. Han blev gift ca. 1044 med en Datter af Aldebert II, og efter
at have forstødt hende 1058 giftede han sig med Mathilde, som blev for-
stødt 1068, hvorpaa han giftede sig med
Hildegard (Alderode) af Burgund 70205
som døde efter 1104. Wilhelm VI blev Greve af Poitou 1058 og var da al-
lerede Hertug af Aquitanien. Han erobrede Saintonge 1063, og han kæmpe-
de i Spanien mod Saracenerne.
- Wilhelm IV 70206
er født ca. 1040-1045, og han døde 1093. Han var gift første Gang med
Mathilde, der er af ukendt Oprindelse, og anden Gang var han gift med
Emma 70207
der er født ca. 1052. Wilhelm IV efterfulgte 1061 sin Far som Greve af
Toulouse i en Alder af 18-20 Aar. 1071 overgav han Lenet Lauragais til
Greven af Barcelona og modtog dennes Hyldning. Wilhelm IV døde 1093 paa
Pilgrimsfærd til Jerusalem.
- Magnus Barfod 97536
er født 1073, og han døde d. 24. August 1103. Han blev 1093 valgt til
Konge over hele Norge, men omtrent samtidig blev hans Fars Brodersøn
Haakon Magnussøn paa Øreting valgt til Konge over Halvdelen af Riget. Der
kom et Forlig i Stand, hvorefter Magnus og Haakon skulde være Konge over
hver sin Halvdel af Landet, men Magnus vilde alligevel have det Hele. Det
var paa Nippet til at blive Kamp, men saa døde Haakon i 1094 paa Doure.
En Krig med Kong Inge af Sverige sluttede med et Forlig, hvorefter Magnus
Barfod samme Aar giftede sig med Inges Datter Fredkulla Margreta. Han hav-
de Børn med flere Friller, og en af disse var Mor til Harald. Paa Tilbage-
vejen fra et Togt til Suderøerne og Man blev Magnus Barfod overfaldet og
efter et mandigt Forsvar dræbt af Irerne. Navnet Barfod fik han, fordi
han brugte skotsk Dragt med Kjortel uden Bukser.
- Guttorm Graabarde 97538
der var Lendemand, betegnes som haard og grusom.
- Skule Tostigssøn 97568
er født ca. 1052. Han var gift med
Gudrun Nevsteinsdatter 97569
Skule Tostigssøn fik af Kongen Jordejendomme ved Kongshelle, Oslo, Tuns-
berg, Bergen og Nidaros samt Godset Rein.
- Skofte Agmunssøn 97570
paa Giske døde 1103. Han var gift med
Sigrid Tordsdatter 97571
der døde før 1031. Skofte Agmunssøn nævnes 1066 som Lendemand, og 1098
deltog han i Kong Magnus Barfods Færd til Orkneyøerne. Han havde 1101-1102
en alvorlig Tvist med Magnus Barfod om noget Danefæ, som begge havde til-

egnet sig. I Sommeren 1103 sejlede Skofte Agmunsson til Gibraltar og Rom, hvor han døde.

Svein Brynjulfsson 97574
der maa have levet omkring 1080, var gift med
Ingerid Svendsdatter 97575

Albrecht 97632
Greve af Ballenstedt, er født ca. 1030, og han døde i Tiden 1077-1083.

Han var gift med Grevinde
Adelheid af Weimar-Orlamünde 97633
der er født ca. 1055 og døde d. 28. Marts 1100. Hun var gift anden Gang
med Hermann, Pfalzgreve af Lothringen, og ca. 1098 blev hun gift med Hein-
rich af Laach.

Magnus 97634
Hertug af Sachsen, er født ca. 1045, og han døde d. 23. August 1106 i Al-
tenburg ved Elben. Han blev gift 1071 med

Sofie af Ungarn 97635
der døde d. 18. Juni 1095. Hun var blevet gift første Gang 1062 med Udal-
rich I af Krain.

Meginhard IV 97636
Greve i Niederaltaisch, døde antagelig d. 27. Februar 1066. Han var gift
med Grevinde af Reinhausen

Mathilde 97637

Geisa I 97644
er født ca. 1040, og han døde d. 15. April 1077. Han blev gift 1073 med

N.N. Synadena af Grækenland 97645
som døde efter 1077. Geisa I var Konge i Ungarn 1074-1077 og kom paa Tro-
nen efter at have slaæet sin Fars Brodersøn, Salomon.

Sviatopolk II Michel 97646
er identisk med Ane Nr. 70166.

Leopold III 97648
med Tilnavnet den Hellige, er født d. 29. September 1073, og han døde d.
15. November 1136 og blev begravet i Klostret i Neuburg. Han blev gift
1106 med

Agnes af Savoyen 97649
der døde d. 24. September 1143. Leopold III var Markgreve af Østrig i
1096-1136. Agnes af Savoyen blev gift første Gang 1089 med Hertug Frede-
rik I af Schwaben, der døde 1105.

N.N. Komnenos 97650
var Broder til Kejser Manuel I af Byzanz.

Bela II 97652
er født ca. 1108, og han døde d. 13. Februar 1141. Han blev gift 1130 med

Helene af Serbien 97653
der levede endnu 1146. Bela II blev blindet af Kong Kolomann, men blev
Konge af Ungarn 1131, ledet af sin Hustru.

Mstitislav I Harald 97654
Storfyrste af Kiew, er født 1076, og han døde d. 15. April 1132. Han blev
gift 1095 med Christine af Sverige (se Ane Nr. 17539), og 1122 blev han

gift med
N.N. af Novgorod
som døde 1168.

97655

Andronikos Angelos

97660

der muligvis er den Sebasta Krator, som i Begyndelsen af 1155 flygtede fra Fangenskab, døde 1183. Han var gift med Euphrosine Kastamonnita, der muligvis er Datter af Theodor Kastamonnites.

Torgils Sprakalegg

140288

som er født omkring 980, døde ca. 1000-1005. Han var sandsynligvis af Harald Gormssøn bestemt til dennes Eftermand og maa altsaa have haft For-
dring paa Danmark foruden paa Sveriges Krone.

Svend Tveskæg

140290

er født ca. 960, og han døde d. 3. Februar 1014. Han var gift med

Sigrid Storraade

140291

der er født paa Gøtaland. Traditionen beretter om Svend Tveskægs Kampe med Faderen før Tronbestigelsen og om hans Tilfangetagelse som Konge af Joms-
vikingerne og Befrielse herfra ved de danske Kvinders Opofrelse. Han vandt det søndenfjelske Norge og fuldendte i Aaret 1013 Englands Erobring. Han døde i Gainsborough i England.

Haakon Jarl den Yngre

140298

er født ca. 996, og han døde 1030. Han blev gift ca. 1028 med

Gunhild

140299

der levede endnu i 1066. Haakon Jarl blev indsat til at styre Faderens Del af Norge, da denne 1015 drog til England for at hjælpe Knud den Store. Han blev kort efter overrumplet af Olav den Hellige men fik Lov at behol-
de Livet, og Olav lod ham drage til England. I 1028 blev han atter indsat som Jarl, og en Tid efter drog han til England, hvor han giftede sig med Gunhild. Gunhild var gift anden Gang med Harald Torkildssøn, med hvem hun fik Sønnerne Torkild og Heming.

Aake

140300

hvis Far skal have været Palna-Toke, som ifølge Jomsvikingsagaen igen var Søn af den mægtige Palna-Tokes Søn og Ingeborg, Datter af Ottar Jarl i Gautland, var gift med

Thorgunna Vesetesdatter

140301



Reggio



Sudreim A.C.C.O.

Torkel Leira 140302
der var Lendemand i Viken blev dræbt af Vagn Aakessøn efter Slaget ved Hjørungavaag 986. Torkel Leira synes at have været beslægtet med Skjalm Hvide.

Jaroslav I 140304
er født omkring 978-984, og han døde d. 20. Februar 1054. Han blev gift 1019 med

Ingegerd af Sverige 140305
der døde d. 10. Februar 1050. Jaroslav I var Storfyrste af Kiew 1019, og 1036 var han Enehersker i Rusland. Ingegerd ejede en stor Gaard paa Uller-aaker i Simtuna og synes allerede 1017 at have været myndig. Hun skulde have været gift med Olav den Hellige, men da dette var imod hendes Fars Ønske, kom Giftermaalet ikke i Stand.

Konstantin IX Monomachus 140306
blev Kejser i Byzanz 1042 ved at ægte den 62-aarige Kejserenke Zoe efter Romanos III. Han udmærkede sig især ved Byggelyst og litterære Interesser og var Kejser til sin Død d. 11. Januar 1055.

Godwin Jarl 140308
døde d. 15. April 1053. Han blev gift før 1019 med
Gyda Torkilsdatter. 140309

Godwin Jarl var angelsaksisk Stormand og nævnes 1018 som Jarl af Wessex under Knud den Store af Danmark, med hvem han dog 1051 kom i Strid og mod hvem han greb til Vaaben. Det endte med at Godwin Jarl blev dømt til Landflygtighed, men allerede 1052 vendte han tilbage og tiltvang sig atter sine Jarledømmer. Han døde ved et Slagtilfælde 1053 ved Kongens Bord. Gyda Torkilsdatter maatte 1067 sammen med flere Høvdinge flygte til en Klippe i Bristolfjorden og siden til St. Omer i Flandern, hvor hun døde.

Ragnvald Ulfsson 140312
døde 1066. Han blev gift før 1028 med

Astrid Njaalsdatter 140313
der levede endnu 1066. Ragnvald Ulfsson, der nævnes med Tilnavnet den Gamle, var svensk Høvding og en mægtig Mand i Sverige.

Swiatoslaw II 140328
Storfyrste af Kiew og Fyrste af Tszernigov er født 1027, og han døde d. 27. December 1076.

Isiaslav I 140332
er født 1025. Han blev gift 1043 med Gertrud af Polen, der døde d. 4. Januar 1107. Isiaslav I var Storfyrste af Kiew 1054, 1068-1069 og 1073-1074 opholdt han sig som landflygtig i Polen. Han blev dræbt d. 3. Oktober 1078.

Mieszko II 140336
er født 990, og han døde d. 10. Maj 1034. Han blev gift 1013 med

Richeza 140337
af Saalfeld, der er født ca. Aar 1000 og døde d. 21. Marts 1063. Mieszko II var Konge af Polen 1025-1034. Under hans Tid faldt Riget sammen.

Vladimir I 140338
er født d. 15. Juli 1015. Han var Fyrste af Novgorod 970 og Storfyrste af Kiew 980-1015. Vladimir I nævnes med Tilnavnet den Store. Han blev døbt 989 og fik Navnet Basilius. I 989 blev han gift med Anna af Byzanz, og efter 1011 blev han gift med N.N., som var Mor til 70169. Hun levede endnu d. 14. August 1018.

Bretislaw I 140340
er født 1002, og han døde d. 10. Januar 1055. Han blev gift 1021 med Judith, der døde d. 2. August 1058. Hun var antagelig Datter af Markgreve Heinrich af Schweinfurt og Gerberge. Bretislaw I blev Hertug i Bøhmen 1037. Han generobrede Mähren, som gik tabt under hans Fars Regering. Judith giftede sig efter Bretislaw I's Død med Kong Peter af Ungarn.

Andreas I 140342
døde 1061. Han blev gift ca. 1038 med

Anastasia af Kiew 140343
der er født ca. 1021. Hun levede endnu 1074. Andreas I blev 1038 forjaget af Usurpatoren Peter, men da denne blev afsat 1046, udraabtes Andreas I til Konge. I den Anledning erklærede Kejser Henrik III Krig, men han maatte slutte Fred 1052 og give Afkald paa Ungarn. Senere kom Andreas I i Strid med Broderen Bela I, hvem han havde lovet Tronfølgen men siden skudt til Side, da han selv fik en Søn. I et Slag ved Theis mistede Andreas I Livet.

Robert II 140352
er født 970, og han døde d. 20. Juli 1031. Han blev gift 989 med Rozela, som han blev skilt fra 992. 997 blev han gift med Berta, som han blev skilt fra ca. Aar 1000 efter Forlangende af Pave Gregor V, og ca. 1002 giftede han sig med Grevinde

Constance af Provence 140353
der er født ca. 988 og døde d. 25. Juli 1032. Robert II, der bærer Tilnavnet den Hellige, kronedes 987 til Faderens Medregent og blev Konge af Frankrig 996.

Dalmas I af Semur 140354

Sancho III 140360
med Tilnavnet den Store er født ca. 965, og han døde i Februar 1035. Han var gift første Gang med Urraca, som blev forstødt, hvorefter han giftede sig med

Nunia 140361
som døde 1040. Sancho III blev Konge i Navarra og Aragonien i Aar 1000 og forenede Distrikterne med Sobrarvien og Ribagorza. Efter Svogerens Død 1028 tog Sancho III Herredømmet over hele Kastilien, og derpaa angreb han Bermudo III, Kongen af Leon. Præsterne fremtvang imidlertid Fred, Sancho III's ældste Søn blev gift med en Datter af Bermudo III, men straks efter brød Krigen ud igen. Sancho III tog hele Leon, men lod Bermudo III beholde Kongeriget Galicien. Sancho III antog Titel af Konge over Spanien, men ved sit Testamente ødelagde han det spanske Ehedsrige, som han havde skabt.

Alfons V 140362
er født 994, og han døde d. 5. Maj 1027, dræbt ved Belejringen af Viscu. Han var gift med

Elvira 140363
Alfons V blev 5 Aar gammel Konge af Leon og regerede først under Formynderskab, bl.a. af Moderen. Alfons V reparerede Leon efter Byens Ødelæggelse og indrettede Kirken St. Jean som Gravsted for Kongerne i Leon. Han var den første, som anvendte Titlen Konge af Kastilien.

Otto 140368
er født 1020, og han døde d. 19. Januar 1057 eller 1060. Han blev gift i Marts ca. 1050 med

Adelheid af Susa 140369
der er født ca. 1020 og døde d. 19. December 1091. Hun var gift første

Gang med Hertug Hermann IV af Schwaben. Otto var Markgreve af Italia og blev ved sit Ægteskab med Adelheid Greve af Torino, Astai og Albenga.

Reinald I 140372
Greve af Burgund, er født ca. 990, og han døde d. 4. September 1057. Han blev gift før 1016 med
Adelheid af Normandiet 140373
der er født ca. Aar 1000.

Guigo I 140376
med Tilnavnet den Gamle var gift med
Adelaide 140377
der levede endnu 1035. Guigo I fik omkring 1030 den sydlige Del af Vienne i Forlening i sin Egenskab af økonomisk Administrator for Grenobles Bispe-sæde. Da selve Byen ikke var indbefattet i denne Forlening antog Guigo I ikke Titlen som Greve af Vienne men Greve af Albon. I 1073 var han meget syg, og senere blev han Munk i Cluny Klostret.

Berengar Raimund I 140384
er født 1005-1007, og han døde d. 26. Maj 1035. Han blev gift 1021 med
Grevinde
Sancia 140385
der døde 1027. Berengar Raimund I var Greve af Barcelona 1018. Han lod Landet dele mellem sine 4 Børn.

Bernhard II 140386
Greve af la Marche en Limousin var formodentlig Søn af Grev Aldebert I af Perigord og la Marche. Han var gift med Amelie.

Tancred 140388
var gift første Gang med Muriella, med hvem han havde 5 Sønner, og han var gift anden Gang med
Fransenda 140389
med hvem han havde 7 Sønner. Tancred, der nævnes som normannisk Ridder 1031, boede paa Borgen Hauteville la Guichard nær ved Cautances.

Waimar V 140390
er født ca. 1011, og han døde d. 3. Juni 1052. Han var gift med Grevinde
Gemma 140391
der maa antages at være født ca. 1015. Waimar V blev 1018 Faderens Medregent og blev ved dennes Død 1027 Eheregent over Fyrstendømmet Salerno. Han fik 1038 af Konrad II Fyrstendømmet Capua, idet den daværende Fyrste blev fordrevet. I April 1039 erobrede han Amalfi og fordrev Hertug Manso, og i 1040 tog han Hertugdømmet Sorrente. Han blev siden Hertug af Gaëta. I 1046 var han Syditaliens mægtigste Fyrste, men alligevel blev han i 1047 af Henrik III tvunget til at give Capua tilbage til Pandulf V. I 1052 blev Waimar V Offer for en Sæmmensværgelse og dræbt.

Gilbert II 140394
Vicegreve af Carlad og Lodeve.

Wilhelm IV 140396
er født ca. 980, og han døde 1018. Han var gift med
Gerberge af Burgund 140397
der er født ca. 985 og levede endnu 1019. Vilhelm IV var Greve af Provence 992-1018. Han skænkede talrige Gaver til Klostrene i Montmajour og i Saint-Victor.

- Sancho III 140400
er identisk med Ane Nr. 140360.
- Nunia 140401
er identisk med Ane Nr. 140361.
- Bernhard 140402
er født 981, og han døde ca. 1036. Han var gift med Grevinde
- Garsinde 140403
der døde efter 993. Bernhard var Greve af Conserans, Foix, en Del af Carcasona og endvidere en Del af Toulousin. Bigorre fik han med sin Hustru.
- Ebles I 140406
Greve af Roucy og Erkebiskop af Reims var gift med
- Beatrix af Hennegau 140407
der blev gift anden Gang 1035 med Manasse Calve Asina af Rameru.
- Wilhelm V 140408
med Tilnavnet den Store er født ca. 969, og han døde d. 31. Januar 1030. Han blev gift 1006 med Almodis af la Marche, anden Gang 1011 med Brisca af Gasgogne, og før Marts 1018 blev han gift med
- Agnès af Burgund 140409
der er født ca. 995 og vistnok døde d. 9. November 1068 som Nonne i Klo-
stret Vendome. Hun var gift anden Gang med Gotfred II af Anjou, som hun senere blev skilt fra. Wilhelm V blev Greve af Poitou 996 og senere af Aquitanien. Ved at gifte sig med Kongen af Frankrigs Enke, opnaede Wilhelm V Herredømmet over la Marche og Perigord. I 1029 trak han sig tilbage og endte sine Dage i Klostret Moillezais.
- Robert II 140410
er identisk med Ane Nr. 140352.
- Pons 140412
er født ca. 990-993, og han døde 1060-1061 og blev begravet i St. Sernin i Toulouse. Han var gift med Grevinde
- Almodis af la Marche 140413
(se Ane Nr. 70193).
Pons var Greve af Toulouse, Cuercy, Albigeois og Herre over Auvergne. Gennem sin Mor havde han Ret til Grevskabet Avignon, og senere antog han Titlen "comte palatin".
- Robert 140414
er muligvis født i Tidsrummet 1035-1040, og han døde 1091. Han blev gift før 1052 med Grevinde
- Mathilde af Montgomeri 140415
der muligvis er født 1035. Robert fik 1048-1049 Grevskabet Mortain i Avranches. Robert frelste Wilhelm Erobrerens Liv ved Hastings i 1066 og fik af denne mange Borge paa forskellige Steder i England.
- Olav Kyrre 195072
er født ca. 1050, og han døde d. 22. September 1093 paa Gaarden Haukeby i Tanum og blev jordet i Kristkirken i Nidaros. Med sin Frille
- Tora Ragnvaldsdatter 195073
havde Olav Kyrre Sønnen Magnus Barfod. Efter Faderens Død 1066 i England førte Olav Hæren og Flaaden tilbage til Norge og blev valgt til Konge sammen med sin ældre Broder Magnus, som døde 1069. Derpaa blev Olav Ehekonge og fik Tilnavnet Kyrre (den fredelige), fordi han styrede mildt og gjorde meget godt for Landet.

- Tostig Jarl 195136
blev gift i September 1051 med Grevinde
- Judith af Flandern 195137
der er født 1033 og døde d. 5. Marts 1094. Tostig Jarl blev 1055 af Kong Edvard udnævnt til Jarl af Northumberland. Som Jarl gjorde han sig forhadet ved sin Hensynsløshed og blev d. 1. November 1065 fordrevet af Folket. Han fik Hjælp af Harald Haarderaade, som drog med en Flaade til England, men begge faldt i Slaget ved Stamfordbro.
- Neustein 195138
var gift med
- Ingrid Sigurdsdatter 195139
- Agmun Torbergssøn 195140
døde før 1050.
- Tord Folessøn 195142
var gift med
- Aaluf Einarsdatter 195143
Tord Folessøn var en af dem, som i 1018 opdagede Røøks Mordplan mod Kong Olav. Under Slaget ved Stiklestad gik han i Spidsen med Kongens Mærke, hvorunder han faldt.
- Brynjulf Helgessøn 195148
var Lendemand paa Overland i Sogn under Harald Haarderaade og repræsenterede den mægtigste Æt i Sogn paa den Tid.
- Svend Estridssøn 195150
er identisk med Ane Nr. 35072. Med
- Ranveig Tordsdatter 195151
havde han Datteren Ingerid (Ane Nr. 97575).
- Esico 195264
Greve af Ballensted, var gift med Grevinde
- Mathilde af Werl 195265
der er født ca. 990.
- Otto 195266
Markgreve af Weimar-Orlamünde, var Markgreve 1062. Han blev gift ca. 1055 med Grevinde
- Adele af Löwen 195267
der døde 1083. Hun blev gift anden Gang 1069 med Dedo II af Wettin.
- Ordulf 195268
Hertug af Sachsen er født ca. 1020, og han døde d. 28. Marts 1072. Han blev gift 1042 med
- Ulfhild Olavs datter af Norge 195269
der er født ca. 1020 og døde d. 24. Maj 1071, og han var gift anden Gang med Gertrud af Nordmark, der døde d. 21. Februar 1116.
- Bela I 195270
døde 1063. Han blev gift ca. 1040 med
- Richeza af Polen 195271
Bela I opvoksede i Polen, hvorefter han vendte tilbage til Ungarn, hvor han blev Konge 1061.
- Tiemo II 195272
døde d. 7. Marts 1049. Quinziggau laa i hans Grevskab, og d. 19. Februar

1049 laa Hingersberg i Greuskabet. Han var muligvis gift med en Datter af Bruno I af Braunschweig.

Elli 195274
er født ca. 1010. Han var Greve af Reinhausen og Gleichen og kaldtes Elli II.

Bela I 195288
er identisk med Ane Nr. 195270.

Richeza af Polen 195289
er identisk med Ane Nr. 195271.

Theodul Synadenos af Grækenland 195290

Leopold II 195296
efterfulgte 1075 Faderen som Markgreve af Østrig, og han døde d. 12. December 1096. Han var gift med Ida, der er af ukendt Herkomst. Hun døde 1101 paa et Korstog.

Henrik IV 195298
er født d. 11. November 1050, og han døde d. 7. August 1106 i Lüttich. Han blev gift d. 13. Juli 1066 med

Bertha af Savoyen 195299
der er født d. 21. September 1051 og døde d. 27. December 1087. Hun blev bisat i Domkirken i Speier. Henrik IV blev gift anden Gang 1089 med Eupraxia, som døde d. 10. Juli 1109. Ved Faderens Død var Henrik IV kun 6 Aar gammel; under hans Mindreaarighed var Aldalbert af Bremen en Tid den ledende, men den ærgerrige Henrik IV greb tidligt Tøjlerne. Han byggede Kongeborge og pressede Skatter ud af Folket, og tilsidst gjorde Sachserne Oprør, men 1075 blev de slaaet ved Unstrut. Samtidig havde det kirkelige Reformparti frigjort sig fra Kejserdømmet, og der fulgte nu lange Stridigheder, som 1076 førte til Gregor VII's Bandykning af Henrik IV. Han frygtede Afsættelse fra Fyrsternes Side og maatte vandre den ydmygende Gang til Canossa i Januar 1077. Han opnaaede at blive løst fra Bandet, men kort efter ophævede de tyske Fyrster paa et Møde i Forchheim den tyske Krones Arvefølge og valgte Rudolf af Schwaben til Konge. Der fulgte nu en Borgerkrig med vekslende Held, 1080 tabte Henrik IV et stort Slag ved Merseburg, men Rudolf af Schwaben blev dødelig saaret. Efter at Henrik IV havde vundet Fodfæste i Tyskland gik han mod Rom, som han tog 1084. Han blev kronet af Clement III.

Johannes II Komnenos 195300
er født 1087, og han døde d. 8. April 1143. Han blev gift 1104 med Prinsesse

Irene af Ungarn 195301
der er født ca. 1088 og døde 1133. Hendes egentlige Navn var Piroška, men ved sin Formæling med Johannes II antog hun Navnet Irene. Johannes II med Tilnavnet den Brave blev bysantinsk Kejser efter Faderen d. 16. August 1118. Han førte flere heldige Kampe, bl.a. i Lilleasien, hvor han gjorde store Erobringelser, og han havde Plan om at trænge ind i Syrien men døde i Kilikien ved et Uheld paa Jagten.

Alomus 195304
er identisk med Ane Nr. 48822.

Predslaw 195305
er identisk med Ane Nr. 48823.

- Stefan Urosch 195306
er født ca. 1080, og han døde ca. 1149. Han efterfulgte Vukan som Storzupan over det østlige Serbien, antagelig i Tidsrummet 1108-1118, selv efterfulgtes han af Urosch II, som i 1149 var Storzupan.
- Vladimir II Monomachus 195308
er identisk med Ane Nr. 35076.
- Gyda 195309
er identisk med Ane Nr. 35077.
- Dimitri Zadwiditch 195310
var Borgmester i Novgorod.
- Konstantin Angelos 195320
var gift med
- Theodora Kommena 195321
der formodentlig er født før 1088. Konstantin Angelos var asiatisk Adelsmand fra Philadelphia og tilhørte en højadelig Familie. I 1154 laa han for Anker i Monembasia og fik da Ordre til med sin utilstrækkelige Flaade at angribe Wilhelm I af Sicilien, som vendte tilbage fra Ægypten med sin Flaade.
- Bjørn Olavsson 280576
med Tilnavnet Styrbjørn eller Styrbjørn Sterke, er født ca. 955-960, og han døde 982. Han blev gift ca. 975-980 med
- Tyre Haraldsdatter 280577
der er født tidligst 958 og døde d. 19. September 1000. Som ganske ung fordrede Bjørn Olavsson en Del af Sverige, men Erik Sejerssæl gav ham 3 Skibe mod Løfte om, at han blev borte fra Landet i mindst 3 Aar. Han har antagelig været i Harald Gormssøns Tjeneste og ved hans Hjælp erobret Jomsborg, men senere optraadte han som Haralds Herre. Han drog 982 til Svitjod for at hævne sig paa sin Brodersøn, men her mødte han Erik i Slaget ved Fyrisvoldene og faldt. Tyre Haraldsdatter blev gift anden Gang ca. 985 med Miesko I af Polen, og ca. 998 blev hun gift med Olav Trygvessøn af Norge. Af sin Far havde Tyre Haraldsdatter faaet store Ejendomme i Danmark, hvor hun boede efter Bjørn Olavssøns Død. Ejendommene blev taget fra hende af Svend Tveskæg, da hun efter Mieskos Død nægtede at giftede sig med dennes Søn Boleslav af Polen. Hun flygtede da til Norge, hvor hun blev gift med Olav Trygvessøn.
- Harald Blaatand 280580
er født 911, og han døde d. 1. November 980 eller 985 i Jomsborg. Han var gift med
- Gyrid Olavs datter 280581
der døde d. 1. November ca. 987. Harald Blaatand efterfulgte sin Far som Konge af Danmark. Han gik over til Kristendommen, efter Sagnet overbevist af Præsten Poppo Jernbyrd. Harald Blaatand har Vidnesbyrd om et godt Omdømme hos Folket og hos den katolske Kirke, der under ham vandt et sikkert Fodfæste i Danmark.
- Skoguls-Toste 280582
var en mægtig Søkriger, Viking fra Götland i Sverige. Til ham tog den norske Konge Harald Grenske sin Tilflugt efter Faderens Mord og deltog i hans Vikingefærd.

- Erik Haakonssøn Jarl 280596
er født ca. 963, og han døde 1023-1024. Han blev gift ca. 996 med
Gyda Svendsdatter af Danmark 280597
der er født ca. 980. Erik Haakonssøn Jarl fik ca. 975 Raumarike og Vin-
gulsmark til Len. Han fik ved Norges Deling efter Slaget ved Svolder den
største Del af det nordenfjelske Norge. I 1015 drog han med Svogeren Knud
til England, hvor han døde.
- Vortigern 280598
vendisk Fyrste, var gift ca. 1010 med
N.N. Svendsdatter af Danmark 280599
Det vides ikke med Sikkerhed, om hendes Navn var Gunhild, men det er
sandsynligt.
- Vesete 280602
var Høvding paa Bornholm og deltog i Slaget ved Hjørungavaag 986.
- Vladimir I 280608
er identisk med Ane Nr. 140338.
Vladimir I er født d. 15. Juli 1015. Han var Fyrste af Novgorod 970 og
Storfyrste af Kiev 980-1015. Vladimir I nævnes med Tilnavnet den Store.
Han blev døbt 989 og fik Navnet Basilus. I 989 blev han gift med
Anna af Bysanz 280609
og efter 1011 blev han gift med N.N., som var Mor til 70169. Hun levede
endnu d. 14. August 1018.
- Olaf Eiriksson Skötkonung 280610
var Konge til sin Død 1021. Sverige havde Fred under Olaf Skötkonung, som
siges at have holdt mest af at sidde hjemme, hvor han førte et prægtigt
Hof.
- Wulfnoth 280616
er formodentlig den Wulfnoth, som blev plyndret 1009 i West-Saxon.
- Torgils Sprakalegg 280618
er identisk med Ane Nr. 140288.
- Njaal Finssøn 280626
var Broder til Eivind Skaldespiller. Han blev indebrændt d. 3. eller 4.
September 1011.
- Jaroslav I 280656
er identisk med Ane Nr. 140304.
Ingegerd af Sverige 280657
er identisk med Ane Nr. 140305.
- Etheler III 280658
er formodentlig født ca. 1010. Han var Greve af Ditmarsken og var gift
med Ida.
- Jaroslav I 280664
er identisk med Ane Nr. 140304.
Ingegerd af Sverige 280665
er identisk med Ane Nr. 140305.

- Mieszko II 280666
er identisk med Ane Nr. 140336.
- Richeza 280667
er identisk med Ane Nr. 140337.
- Boleslav I 280672
er født ca. 967, og han døde d. 17. Juni 1025. Han blev gift omkring 988 med
- Hemmilde af Meissen 280673
Han var gift anden Gang med Judith, tredje Gang med Conilde og fjerde Gang med Oda, en Datter af Markgreve Eckhard I af Meissen. Boleslav I, der nævnes med Tilnavnet den Tapre, var Hertug allerede 992, og 1000 blev han Konge af Polen. Han erobrede 1002 Lausitz og Meissen og erhvervede efter Boleslav III's Fordrivelse ogsaa Böhmen, som han dog snart efter blev tvunget til at opgive igen. Hans Søster Gunhild blev gift med Svend Tveskæg.
- Ezzo 280674
Pfalzgreve af Lothringen, er født ca. 954, og han døde d. 21. Maj 1034. Han blev gift ca. 991 med
- Mathilde af Tyskland 280675
der er født ca. 981 og døde 1025. Pfalzgreve Ezzo havde Ejendomme i Thüringen og Østfranken. Han nævnes første Gang i Dokumenter af 1020 som Pfalzgreve. Mathilde af Tyskland var Abbedisse i Quedlinburg 997 og maa altsaa have været i Kloster efter at hun som 10-aarig indgik Ægteskab.
- Svetoslav I 280676
er født ca. 945, og han døde 972. Med sin Tjenerinde
- Matuscha 280677
havde han Sønnen Vladimir. Svetoslav I var Storfyrste af Kiev 964-972, da han blev dræbt af Petschengerne.
- Udalrik I 280680
Hertug i Böhmen, døde d. 9. November 1037. Han var gift med
- Bozena 280681
der døde 1052. Hun var en "artig Bondepige" og angives at være Datter af Waltyken Kresina.
- Vazul 280684
ungarnsk Fyrste, blev blindet 1038.
- Jaroslav I 280686
er identisk med Ane Nr. 140304.
- Ingegerd af Sverige 280687
er identisk med Ane Nr. 140305.
- Hugo Capet 280704
er født ca. 938-939, og han døde d. 24. Oktober 996. Han blev gift før 969 med
- Adelheid af Poitou 280705
der er født 945-960 og døde ca. 1004. Hugo Capet fik ved Faderens Død 956 Hertugdømmet France og endvidere af Kong Lothar Hertugdømmet Burgund samt Aquitanien og efter Kong Lothars Død blev han 987 kronet til Konge i Noyon.

- Wilhelm I 280706
døde ca. 992. Han blev gift 968 med Arsinda, der endnu 979 var hans Hu-
stru, og ca. 985 blev han gift med Grevinde
- Adelheid af Anjou 280707
der levede endnu 1026. Hun var gift første Gang med Hertug Raimond II af
Gothien, og 982 blev hun gift med Kong Ludvig V af Frankrig, som hun blev
skilt fra ca. 984. Wilhelm I og Broderen Rothbald II raadede over udstrak-
te Arvegodser i mange Grevskaber. Brødrene var Raadgivere for Biskoppen i
Marseille m.fl. Paa Grund af sin store Indflydelse førte Wilhelm I ikke
alene Titlen Markgreve men ogsaa Fyrste af Provence. Brødrene indlagde sig
stor Fortjeneste, da de som Anførere for Hæren 973 knækkede og fuldstændig
ødelagde de hærgende Saracenerne, som overalt lagde Landet øde. Wilhelm I
døde som Munk og blev begravet i Sarrian eller Cluny.
- Garcia II 280720
døde før 1000. Han var gift med
- Jimena 280721
Garcia II var Greve af Aragonien, og 994 var han Konge i Navarra.
- Sancho Garcez 280722
efterfulgte 995 sin Far som Greve af Kastilien. Han døde 1017 eller 1021
og blev bisat i Onas Kloster, som var stiftet for ham 1011. Sagnet for-
tæller, at hans Mor havde givet ham en giftig Drik.
- Bermudo II 280724
er født 954, og han døde 999. Han blev gift 983 med Velasquita af Kasti-
lien og ca. 992 med dennes Søster
- Elvira 280725
der vistnok døde 1027. Bermudo II blev Konge i Leon 981. Han kæmpede mod
sin Fætter Ramiro III og forenede Leon med Galicien og Kastilien. I 992
blev han overvundet af Maurerne, som havde oversvømmet Riget, og sine
sidste Aar af Regeringstiden tilbragte han med at reparere Ruinerne efter
denne Invasion. Dronning Elvira regerede i Sønnen Alfons V's Navn til 999.
Da Sønnen blev myndig, trak Elvira sig tilbage til et Kloster, hvor hun
døde.
- Mendo Gonzales 280726
var sammen med Dronning Elvira Formynder for Alfons V. Han var muligvis
Fætter til Dronningen.
- Humbert I 280736
døde d. 1. Juli 1051. Han blev gift før 1023 med Grevinde
- Ancilla af Lenzburg, Schweiz 280737
Humbert I var Greve af Savoyen 1025. Han regnes som Stamfader for Huset
Savoyen. Oprindeligt havde han Lenet Maurienne og senere fik han Chablais
og St. Maurice og Besiddelser i Tarentaise og Asti.
- Ulrik Meginfried 280738
døde d. 29. Oktober 1033. Han var gift med
- Bertha af Este 280739
der levede endnu 1037. Ulrik Meginfried var Greve af Susa, Torin og Asti.
Ulrik Meginfried var endvidere Greve af Parma og Piacenza.
- Odo Wilhelm 280744
er født ca. 958-959, og han døde d. 21. September 1026. Han blev gift 975-
980 med Grevinde
- Irmentrud 280745

der levede endnu 1005. Hun var gift første Gang med Alberich II af Macon. Odo Wilhelm var Greve af Burgund, og 981/986 var han Greve af Macon.

Richard II 280746
døde d. 23. August 1027 i Abbaye de Fecamp. Han blev gift før 1008, for-
modentlig 997 med

Judith af Bretagne 280747
der er født ca. 982 og døde 1017. Richard II, der nævnes med Tilnavnet
den Gode, var Hertug af Normandiet i 996.

Guigo III 280752
er født før 990, og han døde før 1040. Han var gift med

Gotelena 280753
der levede 1040. Guigo III blev af sin Broder Humbert udnævnt til økono-
misk Administrator ved Kirken i Grenoble. Hans Regeringstid var vistnok
ca. 1009-1027.

Raimund Borrel III 280768
er vistnok født 972, og han døde d. 25. Februar 1018. Han blev gift 991-
992 med Grevinde af Carcasona og Barcelona

Ermessinde 280769
der er født 972 og døde d. 1. Marts 1058. Raimund Borrel III efterfulgte
992 sin Far i Grevskaberne Barcelona og Girona og i Annekserne Ausona,
Manresa og Valles. Han blev dræbt d. 25. Februar 1018 i Barcelona af Sa-
racenerne og blev bisat i Kirken i Santa Cruz. Ermessinde overdrog 1023
de Grevskaber, hendes Mand havde efterladt hende, til Sønnen Berengar
Raimund I. Efter hans Død havde Ermessinde igen Styret, indtil hun ved
Dokument af d. 4. Juni 1057 overdrog Grevskaberne til Sønnesønnen Raimund
Berengar I.

Sancho Guillermo 280770
blev Hertug af Gascogne lolo efter Broderen, som blev forgiftet.

Waimar IV 280780
blev myrdet i Februar-April 1027. Han var gift med

Gaitelgrima af Capua 280781
Waimar IV blev Faderens Medregent 988, og 998 var han Eheregent. Han
maatte kæmpe mod Saracenerne, som ofte hærgede hans Fyrstendømme, Salerno.

Landulf 280782
nævnes 1049 som Greve af Teano.

Wilhelm I 280792
er identisk med Ane Nr. 280706.

Adelheid af Anjou 280793
er identisk med Ane Nr. 280707.

Odo Wilhelm 280794
er identisk med Ane Nr. 280744.

Irmentrud 280795
er identisk med Ane Nr. 280745.

Roger I 280804
med Tilnavnet den Gamle, er født før 949, og han døde ca. 1012. Han blev
gift ca. 970 med

Adelaide 280805
der nævnes 1012. Roger I var Greve af Carcasona, Conserans, en Del af
Conningses, Rasez, Nardonnois og Toulousin. Han efterfulgte allerede 955
sin Far under Moderens Formynderskab.

- Giselbert 280812
Greve af Roucy, er født før 956, og han døde i Tidsrummet 991-1000.
- Reginar IV 280814
Greve af Hennegau, er født ca. 950, og han døde 1013. Han blev gift ca. 996 med
- Hedvig af Frankrig 280815
der døde efter 1013.
- Wilhelm IV 280816
er født ca. 937, og han døde d. 3. Februar 995. Han var gift med
- Enna af Blois 280817
der er født ca. 950. Hun levede endnu d. 27. December 1003. Wilhelm IV var Greve af Poitou som Wilhelm II og Hertug af Guienne (Aquitanien) som Wilhelm IV. Han tabte Loudon til Greven af Anjou, i 988 forsvarede han med Held Poitiers mod Hugo Capet, men senere blev han overvundet i et stort Slag. Til Slut blev han dog forsonet med Hugo Capet, som forøvrigt var hans Svoger. Han trak sig tilbage 990 og døde i Klostret St. Maxient.
- Odo Wilhelm 280818
er identisk med Anc Nr. 280744.
- Irmentrud 280819
er identisk med Ane Nr. 280745.
- Hugo Capet 280820
er identisk med Ane Nr. 280704.
- Adelheid af Poitou 280821
er identisk med Ane Nr. 280705.
- Harald Haarderaade 390144
er født 1015, og han døde d. 25. September 1066 ved Stamfordbro i England. Han var gift med
- Tora Torbergsdatter af Giske 390145
der er født 1025. Harald Haarderaade sluttede sig 1030 til Halvbroderen Kong Olav Haraldssøn, men efter dennes Fald rejste han til Gardarike, og senere gik han i Tjeneste hos Kejseren i Konstantinopel, hvor han erhvervede sig megen Rigdom. I 1046 kom han igen til Norge, og 1041 blev han Ehekonge der. Tilnavnet Haarderaade fik han paa Grund af sin Grusomhed. Han anlagde Byen Oslo. I 1066 drog han med en Hær til England for at hjælpe Toste Jarl, og han blev der dræbt efter et Forrædderi af Harald Godwinson.
- Ragnvald Jarl 390146
eller Ragnvald Skoftessøn, var Jarl paa Godøy i Sundmør. Han var sandsynligvis Søn af Eiliv Baardssøn Jarl og Hustru Ragnhild.
- Godwin Jarl 390272
er identisk med Ane Nr. 140308.
- Gyda Torkilsdatter 390273
er identisk med Ane Nr. 140309.
- Balduin IV 390274
er født ca. 980, og han døde d. 12. Maj 1035. Han blev gift ca. 1012 med Otgiva af Luxemburg, og efter 1031 giftede han sig med
- Eleonore af Normandiet 390275
der er født ca. 1010. Balduin IV var Greve af Flandern 987. Han bemægtigede sig Valenciennes, hvorved han kom i Strid med Kejser Konrad II af Tysk-

land. Han var imidlertid heldig i Kampen og erhvervede sig en Del Besiddelser.

- Sigurd Syr 390278
døde i Januar-Februar 1018. Han var gift med
Aasta Gudbrandsdatter 390279
der er født ca. 970 og døde ca. 1020. Hun var gift første Gang med Harald Grenske. Sigurd Syr var den sidste Smaakonge i Norge og skal efter et gammelt Sagn have boet paa Gaarden Bønsnes.
- Torberg Arnessøn 390280
er født ca. 990, og han døde ca. 1050. Han var gift med
Ragnhild Erlingsdatter fra Sole 390281
Torberg Arnessøn var 1025 Lendemand paa Møre og blev efterfulgt af Sønnen Øystein Orre.
- Einar Tamberskjelver 390286
er født 982, og han døde ca. 1050. Han blev gift efter 1000 med
Berqliot Haakonsdatter 390287
Einar Tamberskjelver kom efter Olav Trygvessøns Fald til Erik Jarl og blev den mægtigste Mand i Trøndelag. Han var senere Olaf Haraldssøns Modstander, men forsonede sig med ham 1022. I 1023 rejste han til Kong Knud i England, senere var han Kong Magnus den Godes Ven, men kom i Strid med Harald Haarderaade, af hvem han blev lokket til Kongsgaarden sammen med Sønnen Eindride og myrdet.
- Helge N.N. 390296
maa have levet ca. 1010.
- Tord paa Aurland 390302
- Adalbert 390528
var den første Greve af Vallenstedt. Der hersker nogen Usikkerhed om hans Navn. Han var gift med
Hidda af Sermont 390529
Ogsaa om hendes Navn hersker der Usikkerhed.
- Wilhelm III 390532
Greve af Weimar, døde 1039. Han var gift første Gang med Bertha og anden Gang med Grevinde
Oda af Lausitz 390533
- Lambert II 390534
Greve af Löwen, er født ca. 990, og han levede endnu d. 21. September 1062. Han var gift med Grevinde
Oda af Lothringen 390535
- Bernhard II 390536
Hertug af Sachsen, er født ca. 995, og han døde d. 29. Juni 1059. Han blev gift ca. 1020 med
Elica af Schweinfurt 390537
der er født ca. 1000 og døde efter 1055.
- Olav II Haraldssøn 390538
med Tilnavnet den Hellige, er født ca. 995, og han døde d. 29. Juli 1030. Han blev gift i Foraaret 1019 med
Astrid af Sverige 390539

der levede endnu 1035. Olaf II blev opfostret hos Stedfaderen Kong Sigurd Syr paa Ringerike. Som 12-aarig drog han paa Vikingetogt og lod sig der- under døbe i Rouen. Han var Norges Konge 1015-1030 og kristnede Landet.

Vazul 390540
var ungarnsk Fyrste og blev blindet 1038.

Mieszko II 390542
er identisk med Ane Nr. 140336.

Recheza 390543
er identisk med Ane Nr. 140337.

Tiemo I 390544
døde ca. 1028. Han havde et Grevskab i Quinziggau. Han skænkede en Del Gods til Klostret i Alburg, og 1028 skænkede han Gods til Kirken.

Ernst 390592
døde d. 10. Juni 1075. Han var gift med Swanhilde, der er af ukendt Her- komst. Han efterfulgte sin Far som Markgreve i det nedre Østrig og var desuden Greve i Traungau.

Henrik III 390596
er født d. 28. Oktober 1017 i Ostenbach, og han døde d. 5. Oktober 1056. Han blev gift første Gang 1036 med Gunhild af Danmark, som døde d. 18. Juli 1038, og d. 21. November 1043 blev han gift med

Agnes af Poitou 390597
der er født 1022. Hun døde d. 14. December 1077 i Rom. Henrik III var Hertug af Bayern 1027, 1038 af Schwaben, og d. 4. Juni 1039 blev han tysk Konge. Han blev Kejser d. 25. December 1046 med Tilnavnet den Sorte.

Otto 390598
er identisk med Ane Nr. 140368.

Adelheid af Susa 390599
er identisk med Ane Nr. 140369.

Alexios I Komnenos 390600
er født 1048 i Konstantinopel, og han døde d. 15. August 1118. Han blev gift 1077-1078 med

Irene Dukania 390601
der er født ca. 1066 og døde efter 1118. Alexios I var en fortræffelig Feltherre og blev af Hæren udraabt til Kejser. Han foranledigede det første Korstog og fik Korsfarerne til at aflægge ham Lensed før de Lande, de maatte erobre.

Ladislaus I 390602
er født ca. 1045, og han døde d. 19. Juli 1095 i Nyitra. Han var gift første Gang med Gisela, og 1079 blev han gift med

Adelheid af Rheinfelden 390603
der er født antagelig 1064. Hun døde i Maj 1090. Ladislaus I med Tilnav- net den Hellige efterfulgte sin Broder Geisa I som Konge af Ungarn 1077 og regerede til 1095. I 1088 blev han af de tyske Prinser tilbudt Kejser- tronen, men afslog.

Alexios I Komnenos 390642
er identisk med Ane Nr. 390600.

Irene Dukania 390643
er identisk med Ane Nr. 390601.

- Olav Bjørnsson 561152
var sammen med Broderen Erik Sejrssæl Konge i Sverige ca. 950.
- Harald Blaatand 561154
er identisk med Ane Nr. 280580.
- Gyrid Olavsdaughter 561155
er identisk med Ane Nr. 280581.
- Gorm den Gamle 561160
er født ca. 840, og han døde ca. 936. Han var gift med
- Thyra Danebod 561161
Gorm den Gamle var Danmarks første Konge 860–936. Yngre Kilder tillægger Gorm den Gamle en sløv og ret uvirksom Holdning i Modsætning til hans dygtige og energiske Dronning Thyra, som man tillægger Bygningen af Dannevirke. Thyra Danebod er ifølge nogle Beretninger engelsk Kongedatter, men efter andre Beretninger mere sandsynligt Datter af Jarl Harald i det dansk-tyske Grænseland.
- Olav Bjørnsson 561162
er identisk med Ane Nr. 561152.
- Haakon Ladejarl 561192
med Tilnavnet den Mægtige, er født ca. 937, og han døde i Februar 995. Han var gift med
- Tora Skagesdatter 561193
Haakon Ladejarl blev Hersker over Trøndelagen efter Faderens Drab 962. Aaret efter fulgte han Harald Blaatand paa dennes Tog til Norge og fik hele det nordenfjelske i Len. Han gjorde sig senere uafhængig.
- Svend Tveskæg 561194
er identisk med Ane Nr. 140290.
- Sigrid Storraade 561195
er identisk med Ane Nr. 140291.
- Svend Tveskæg 561198
er identisk med Ane Nr. 140290.
- Sigrid Storraade 561199
er identisk med Ane Nr. 140291.
- Romanos II 561218
er født 938, og han døde d. 15. Marts 963. Han var gift med
- Theofano 561219
der døde ca. 970. Hun var 956 Kejser Romanos II's Gemalinde, og formodentlig i 963 giftede hun sig med Romanos II's Efterfølger, Kejser Nicephorus Phokas og blev efter dennes Mord d. 10. December 969 selv brændt paa Øen Prote. Romanos II var Kejser i Byzanz fra d. 10. November 959 til sin Død. Han regerede svagt, men dog blev Kreta erobret fra Araberne i hans Regeringstid, ligesom ogsaa Lilleasien og Syrien blev overvundet.
- Erik Bjørnsson Sejrssæl 561220
døde ca. 995. Han var gift med
- Sigrid Storraade 561221
der efter Olaf Skötkonungs Fødsel blev forskudt, hvorpaa hun giftede sig med Svend Tveskæg. Erik Sejrssæl laa i Strid med Brodersønnen Styrbjørn, som maatte flygte til Danmark. Her blev Styrbjørn Høvding i Jomsborg og fik Hjælp af Harald Blaatand, saa han i Spidsen for en mægtig Hær kunde drage mod sin Farbroder, som imidlertid tilføjede ham et frygteligt Nederlag i et blodigt Slag, hvor Styrbjørn faldt 982. Efter denne Bedrift

fik Erik Sejrsæl sit Tilnavn og angreb nu Danmark, som Svend Tveskæg blev tvunget til at forlade, og Erik Sejrsæl synes at have været Herre ogsaa over Danmark til sin Død.

Fin Skjaalde 561252

var gift med

Gunhild Haldansdatter 561253

Fin Skjaalde tiltraadte rimeligvis Sandnes som Lendemand efter Faderens Død. Han fik imidlertid ikke Odelsret til Gaarden, men havde den som kongeligt Len.

Mieszko I 561344

er født 931, og han døde d. 25. Maj 992. Han blev gift 965 med

Dambrowka 561345

eller Dobrawka af Böhmen, der døde 977. Mieszko I var Hertug i Polen 964. Han var en stor Fyrste og herskede over Stammerne, som boede i Landene om Weichsel, Bug og Warta samt over de hvide og røde Kroater i Vest Galicien. Han blev gift anden Gang ca. 985 med Tyre Haraldsdatter af Danmark.

Dobremir 561346

var slavisk Stormand.

Herman I 561348

nævnes sidste Gang 999. Han var gift med

Heilweg af Dillingen 561349

Herman I var den første Pfalzgreve am Rhein. Han var Greve i Auelgau, Bonngau og Zülpichgau. Han udmærkede sig i Slaget ved Lechfeld d. 10. August 955. Heilweg var Grevinde af Dillingen og maa have været af schwabisk Herkomst i Slægt med Biskop Odalrich.

Otto II 561350

er født 955, og han døde d. 7. December 983 i Rom. Han blev gift d. 14. April 972 med

Theofano 561351

der er født ca. 956 og døde d. 15. Juni 991 i Niemwegen. Otto II blev kronet i Faderens Levetid og var tysk-romersk Kejser 973-986. Han kæmpede mod Harald Blaatand og trængte langt op i Jylland, og endvidere kæmpede han mod Fættereren Henrik af Bayern, som han overvandt 976. Siden kæmpede han mod Kong Lothar og mod Italien, og 982 led han et frygteligt Nederlag i Calabrien.

Igor I 561352

Fyrste af Kiew, er født 875, og han døde 945 i Kamp med den slaviske Stamme Drevljaerne. Han var gift med

Olga den Hellige 561353

der er født 890 og døde 969. Efter Igor I's Drab førte Olga i 10 Aar Ruslands Regering for sin umyndige Søn Svetoslav I, hvorefter hun drog til Konstantinopel og lod sig døbe 957. Hun fik i Daaben Navnet Helena og var den første russiske Fyrstinde, som blev kristen.

Boleslaw II 561360

med Tilnavnet den kyske, døde d. 7. Februar 999. Han var gift med Hertuginde

Hemma af Sachsen 561361

der døde 1006. Boleslaw II var Hertug i Böhmen 967, og 973 oprettede han Bispedømmet i Prag. Han udstrakte sit Hertugdømme over Mähren.

Michael 561368
ungarnsk Fyrste under Hunnerne, døde ca. 971.

Hugo den Store 561408
døde d. 17. Juni 956. Han var gift første Gang med Rotilda, anden Gang med Etilda, en Datter af Kong Edvard af England, og 938 blev han gift med

Haduid af Tyskland 561409
der levede endnu d. 14. Maj 965. Hugo den Store blev omkring 923 Hertug af France, som omfattede store Strækninger af Egnen ved Paris. I 936 var han Frankrigs mægtigste Mand, men ønskede ikke selv at bære Kongenavn.

Wilhelm III 561410
er født ca. 915, og han døde d. 3. April 963. Han blev gift 935 med

Adele af Normandiet 561411
der er født før 912 og død efter d. 14. Oktober 968. Wilhelm III var Greve af Poitou 932 som Wilhelm I, Hertug af Guienne (Aquitanien) som Wilhelm III, fik Grevskabet Auvergne og 951 fik han Titlen som Hertug af Aquitanien. Han trak sig 962 tilbage til Klosteret St. Maxient, hvor han døde som Munk.

Boso II 561412
var indtil 965 gift med

Constance 561413
der var Mor til Wilhelm I. Boso II var Greve i Provence fra 934, indsat af Kong Hugo. Han var den første titulerede Greve af Provence, og hans Efterkommere beholdt Titlen i næsten 200 Aar. Endvidere var han Greve af Arles og er formodentlig blevet udnævnt dertil af Konrad II i 948.

Fulco II 561414
med Tilnavnet den Gode, døde 960. Han nævnes som Greve af Anjou 941-942. Han var en mild, religiøs og lidet krigerisk Hersker og lagde an paa at faa Landbruget i Anjou bragt paa Fode, da det var blevet ødelagt paa Grund af Krigen.

Sancho II Abarca 561440
døde 994. Han var gift med

Urraca Fernandez 561441
Sancho II Abarca var Konge i Navarra 970 og erhvervede ved sit Ægteskab Grevskabet Aragonien.

Garcia Fernandez 561444
er født 938 i Burges, og han døde 995. Han var gift første Gang med Argentina og anden Gang med den frankiske Prinsesse

Anna 561445
Garcia Fernandez arvede 970 Grevskabet Kastilien efter sin Far. Garcia Fernandez blev haardt saaret i et blodigt Slag mellem Langa og Alcocer og døde efter 5 Dages Forløb i Fangenskab.

Ordogno III 561448
Konge af Leon, døde i August 955. Han var gift med

Urraca 561449
der døde 965 i et Kloster. Hendes Far havde gjort Oprør mod Ordognos Far Ramiro II, han blev taget til Fange og maatte give sin Datter Urraca som Garanti for Freden.

- Garcia Fernandez 561450
er identisk med Ane Nr. 561444.
- Anna 561451
er identisk med Ane Nr. 561445.
- Berchtold 561472
var Greve af Savoyen 1000-1019. Han angives at have været gift med Pfalz-
grevinde Catharina af Scheyern.
- Arnold 561474
Greve af Schännis og Lenzburg, var 972 Kastfoged og 976 Rigsfoged i Zu-
rich.
- Manfred I 561476
Markgreve af Turin, er født ca. 955-965, og han døde 1001. Han nævnes i
et Dokument 991 sammen med sin Gemalinde
Prangarda af Canossa 561477
- Otbert II 561478
er født ca. 945, og han døde d. 10. Juli 1014-1021. Han blev gift før
999 med Grevinde
Railenda 561479
Otbert II var Markgreve af Este. I 994 optraadte han som Dommer i en
Strid angaaende Klostret San Fruttoso, og omkring år 1000 skal han have
grundlagt St. Johannes Klostret i Vicolo Marchese i Bispedømmet Piacenza.
- Adalbert 561488
Medkonge i Italien, er født ca. 936, og han levede endnu i Juli 968. Han
var gift med
Gerberge 561489
der er født ca. 940 og død ca. 990. Hun var gift anden Gang med Hertug
Henrik af Burgund. Sandsynligvis er Gerberge Datter af Greve Letald I af
Macon.
- Reinald 561490
Greve af Reims og Roucy, døde d. 10. Maj 967. Han blev gift ca. 945 med
Alberade af Lothringen 561491
der er født ca. 930.
- Richard I 561492
med Tilnavnet uden Frygt, er født 932, og han døde d. 20. November 996 i
Fecamp. Han var gift første Gang med Emma, en Søster til Hugo Capet, og
ca. 969 blev han gift med
Gunnor 561493
der er født ca. 950 og døde 1030-1031.
- Conan le Tort 561494
døde d. 27. Juni 992. Han blev gift ca. 980 med
Irmgard af Anjou 561495
Conan var Bretonnerfyrste og nævnes første Gang 990 som Greve af Rennes.
Fra 990 kaldte han sig Hertug af Bretagne. Han faldt i Slaget ved Nantes
i Kamp mod Fulco III.
- Guigo II 561504
er antagelig født før 970, og han døde før 1009. Hans Regeringstid faldt
formodentlig ca. 984 til ca. 1009, og han har formodentlig faaet Embedet
før Faderens Død 995-996.

- Dorrel II 561536
er maaske født 935, og han døde d. 30. September 992. Han var gift med
Grevinde
- Ledgarda af Toulouse 561537
der maaske er født 935. Dorrel II efterfulgte sin Far 947 sammen med Bro-
deren Mir, som døde i Oktober 966. Derefter styrede Dorrel II alene hans
Land i Barcelona, Ausona og Gerona, og da Sunifreds Mandslinie uddøde, fik
han ogsaa Urgel. Han havde forøvrigt udstrakte Ejendomme som kvalificerede
ham til Titlen Hertug af Gothien.
- Odo Wilhelm 561538
er identisk med Ane Nr. 280794.
- Irmentrud 561539
er identisk med Ane Nr. 280795.
- Guillermo Sancho 561540
døde 984. Han var Hertug af Gascogne 977 samtidig med Broderen Gambaldo
efter at den ældste Broder Sancho Sanchez døde barnløs.
- Johan I Lambert 561560
døde 999. Han var oprindelig Greve af Spoleto, men blev Greve af Salerno,
idet han formodentlig 947 blev kaldet til Hersker over Guvernementet Sa-
lerno. Som Medregent havde han i 5 Aar sin ældste Søn Johan II, som døde
988, hvorefter hans anden Søn Waimar IV delte Regeringen med ham.
- Pandulf II 561562
af Capua og Benevent, døde formodentlig 1016. Efter Faderens Død 968-969
blev Pandulf II fordrevet fra Benevent af Farbroderen Pandulf I, men da
Broderen Landulf V af Capua døde i Maj 993 og dennes Søn Pandulf II var
mindreaarig, regerede Pandulf II, som efter Pandulf I's Død 981 havde faa-
et Benevent tilbage, ogsaa sammen med ham i Capua.
- Pandulf VI 561564
døde 1026 i Rom. Han var Greve af Teano og blev 1022 af Henrik II indsat
som Fyrste af Capua, idet den tidligere Fyrste Pandulf IV blev ført som
Fange til Tyskland. Da Conrad II løslod Pandulf IV i 1024, fordrev denne
Pandulf VI kort efter.
- Arnold I 561608
døde i November 957. Han var gift med Grevinde
- Arsinde af Carcasona og Radez 561609
som døde 960. Arnold I efterfulgte 945 Aefred II i Grevskaftet Carcasona
og Radez, idet han vistnok fik disse med Arsinde. Han havde en Del Land i
Narbonne og Toulousin og desuden Comminges og Conserans. Arsinde er sand-
synligvis Datter af Aefred II, som 908 efterfulgte sin Broder Bencion som
Greve af Carcasona og Radez.
- Reinald 561624
er identisk med Ane Nr. 561490.
- Alberade af Lothringen 561625
er identisk med Ane Nr. 561491.
- Reginar III 561628
Greve af Hennegau, er født ca. 920, og han døde 973. Han var gift med
- Adele 561629
der døde 961. Hun er muligvis Datter af Grev Lambert.

- Hugo Capet 561630
er identisk med Ane Nr. 280704.
- Adelheid af Poitou 561631
er identisk med Ane Nr. 280705.
- Wilhelm III 561632
er identisk med Ane Nr. 561410.
- Adele af Normandiet 561633
er identisk med Ane Nr. 561411.
- Theobald I 561634
Greve af Blois og af Chartres, døde d. 16. Januar 975. Han blev gift før 945 med
- Luitgard af Vermandois 561635
der er født ca. 920 og levede endnu d. 9. Februar 978. Hun var blevet gift første Gang 935 med Wilhelm I af Normandiet, der blev myrdet d. 17. December 942.
- Sigurd Syr 780288
er identisk med Ane Nr. 390278.
- Aasta Gudbrandsdatter 780289
er identisk med Ane Nr. 390279.
- Torberg Arnessøn 780290
er identisk med Ane Nr. 390280.
- Ragnhild Erlingsdatter fra Sole 780291
er identisk med Ane Nr. 390281.
- Arnulf II 780548
med Tilnavnet den Unge, Greve af Flandern, er født 961-962, og han døde d. 30. Marts 988. Han blev gift ca. 968 med
- Rozela af Italien 780549
der er født i Tiden 950-960 og døde 1003. Hun blev gift anden Gang ca. 989 med Kong Robert II af Frankrig, som forstødte hende 992.
- Richard II 780550
er identisk med Ane Nr. 280746.
- Judith af Bretagne 780551
er identisk med Ane Nr. 280747.
- Halvdan Sigurdsson 780556
var ca. 960 Konge paa Oplandene. Han fik i Haakon Jarls Tid sammen med sine Helbrødre Hadafylke og synes at have overlevet dem alle.
- Gudbrand Kula 780558
var gift med
- Ulfhild 780559
Gudbrand Kula boede paa Oplandene og hørte rimeligvis til en Gren af Her-sætten paa Hundorp.
- Arne Arnmødssøn 780560
døde ca. 1024. Han var gift med
- Tora Torsteinsdatter 780561
Arne Arnmødssøn var 1016 Lendemand paa Møre under Olav den Hellige og boede vistnok paa Giske. Han skal have deltaget i Hjørungavaagslaget 986.

- Erling Skjalgsson 78o562
paa Sole, døde d. 21. December 1o28. Han blev gift ca. 996 med
- Aastrid Trygvessdatter 78o563
der er født før 963. Erling Skjalgsson herskede over Landet fra Sognefjord til Lindesnes. Han var med Kong Olav Trygvesson paa Toget til Vendland. I Begyndelsen kæmpede han mod Olav Haraldsson, men efter Slaget ved Nesjar kom der en Forsoning i Stand, hvorunder Erling Skjalgsson maatte give Afkald paa en Del af sine Len. Det kom senere til Brud mellem ham og Kongen, og Erling Skjalgsson rejste til Kong Knud i England. Da han kom hjem prøvede han at overrumple Kongen, men var uheldig selv af blive overrumplet. I en Træfning blev Erling Skjalgsson overvundet og maatte overgive sig.
- Eindride Styrkaarsson 78o572
paa Gimsar, er muligvis født omkring 96o. Han deltog i Slaget ved Svolder d. 9. September 1oo0.
- Haakon Ladejarl 78o574
er identisk med Ane Nr. 561192.
- Tora Skagesdatter 78o575
er identisk med Ane Nr. 561193.
- Rannveig Tordsdatter 78o6o5
med Tilnavnet den Ældre paa Aurland har antagelig levet omkring 98o.
- Wilhelm II 781o64
Greve af Weimar, døde d. 24. December 1oo3.
- Thietmar II 781o66
døde 1o3o. Han var Greve af Soevogau og Nordthüringen samt Markgreve af Ostmark.
- Lambert I 781o68
Greve af Löwen, er født ca. 95o, og han døde d. 12. September 1o15. Han blev gift før 994 med Grevinde
- Gerberge af Lothringen 781o69
der er født 975 og døde efter 1o18.
- Gozelo 781o7o
døde d. 19. April 1o44. Han var Greve af Verdun, Hertug af Nedre-Lothringen 1o23, af Øvre-Lothringen 1o33 og Markgreve af Antwerpen 1oo8.
- Bernhard I 781o72
døde d. 9. Februar 1o11. Han var gift med
- Hildegard af Stade 781o73
der er født i Tiden 974-977 og døde d. 3. Oktober 1o11. Bernhard I var Hertug af Sachsen fra 973. I 974 deltog han i Kejser Otto II's Felttog mod Danmark. Han opholdt sig ofte ved Hoffet, hvor han virkede som Raadgiver. Han døde i Klostret Corvey og blev bisat i Klosterkirken St. Michaelis i Lüneburg.
- Heinrich 781o74
af Schweinfurt er født 975, og han døde d. 18. November 1o17. Han blev gift før 1oo3 med Gerberge. Heinrich var Markgreve 98o af Schweinfurt eller Bayrisk Nordgau. Han blev afsat 1oo3 paa Grund af Oprør, men benaadet 1oo4 af Henrik II og var derefter Greve af Nordmark til sin Død. Han blev bisat i Familieklostret i Schweinfurt.

- Harald Grenske 781076
er født ca. 952, og han døde 993-995. Han var gift med
- Aasta Gudbrandsdatter 781077
der er født ca. 970 og døde ca. 1020. Hun var gift anden Gang med Sigurd Syr (Ane Nr. 390278). Harald Grenske var i sin Ungdom Viking sammen med den svenske Høvding Skoguls-Toste og blev senere Underkonge i Grenland under Harald Blaatand. Da han var blevet ked af sin Hustru Aasta, drog han 2 Gange paa Frierfærd til Sigrid, men sidste Gang blev han indebrændt af hende efter et stort Gæstebud, hun holdt for ham og den russiske Fyrste Vsevolod.
- Michael 781080
ungarnsk Fyrste under Hunnerne, døde ca. 971.
- Bertold 781088
Greve af Lurngau, nævnes d. 1. December 1003.
- Adalbert 781184
døde d. 26. Maj 1055. Han var gift med
- Frowila af Venedig 781185
der døde efter d. 17. Februar 1058. Adalbert efterfulgte sin Broder Henrik som Markgreve i den bayerske Østmark. Han optraadte lolo som Greve i Schweinachgau og var senere Greve i Donaugau. Han flyttede sin Residens fra Melk til Tulu og efterlod det meget udvidede Markgreveskab til Sønnen Ernst.
- Conrad II 781192
med Tilnavnet Salieren, er født ca. 990, og han døde d. 4. Juni 1039 i Utrecht. Han blev gift i Begyndelsen af 1017 med
- Gisela af Schwaben 781193
Conrad II blev tysk Konge d. 8. September 1024, og d. 26. Marts 1027 kronedes han til Kejser i Rom. Han maatte nedkæmpe 3 Oprør rejst af Stedsønnen Ernst af Schwaben. I 1032 forenedes Burgund med Riget, og 1037 gjorde han de mindre Len arvelige.
- Johannes Komnenos 781200
er født i Kastamon i Lilleasien, hvor Slægtens store Ejendomme laa, og han døde ca. 1067. Han var gift med
- Anna Dalassena 781201
der muligvis er født 1030. Johannes Komnenos var Statholder i Bysanz 1057, og da Kejser Isak abdicerede 1059, trak Johannes Komnenos sig ogsaa tilbage fra det offentlige Liv og døde i Kloster.
- Andronikos Dukas 781202
døde 1077. Han var gift med
- Maria af Bulgarien 781203
der muligvis er født 1030. Andronikos Dukas var Medregent sammen med Michael og Konstantin Dukas, og 1073 fik han som Gave Gods af Statsomraadet Milet og andre Godser.
- Bela I 781204
er identisk med Ane Nr. 195270.
- Richeza af Polen 781205
er identisk med Ane Nr. 195271.

- Rudolf af Rheinfelden 781206
er født ca. 1015, og han døde d. 15.-16. Oktober 1080 i Merseburg af de Saar, han Dagen før havde faaet under Slaget ved Mölsen. Han blev gift i November-December 1059 med Mathilde af Tyskland og antagelig 1064 med Grevinde
- Adelheid af Savoyen 781207
- Bjørn Gamle 1122304
skal have været Konge i Upsala i Tidsrummet 882-932 og være blevet 100 Aar gammel.
- Hardeknud 1122320
var Konge over en Del af Danmark 803-820. Han angives at være Søn af Sigurd Snogøje, men hans Herkomst er usikker.
- Sigurd Ladejarl 1122384
døde 962. Han var gift med
- Berqljot Toresdatter 1122385
Sigurd Ladejarl indtog under Kong Haakon den Godes Regeringstid en indflydelsesrig Stilling som Kongens Ven og Raadgiver. Han søgte at mægle mellem Konge og Folk under de frugtesløse Forsøg paa at indføre Kristendommen. Da Erikssønnerne var kommet til Magten, blev Sigurd Ladejarl overfaldet af dem paa Aglo i Stjørdalen og indebrændt i Eftersommeren 962.
- Skage Skoftessøn 1122386
var Herse paa Noramør.
- Konstantin VII Porfyrogennetos 1122436
er født før 905, og han døde d. 9. November 959. Han blev gift d. 27. . April 919 med Prinsesse
- Helena af Bysanz 1122437
der døde d. 19. September 961. Konstantin VII kom paa Kejsertronen knap 8 Aar gammel under Formynderskab af Moderen Zoe.
- Bjørn Gamle 1122440
er identisk med Ane Nr. 1122304.
- Skoguls-Toste 1122442
er identisk med Ane Nr. 280582.
- Eyvind Lambe 1122504
var gift med
- Sigrid Sigurdsdatter 1122505
paa Sandnes, der var gift første Gang med Bord Brynjulfsson og anden Gang med Torolf Kveldulfsson. Eyvind Lambe kom ca. 866 fra Vikingetog og begav sig til Harald Haarfagre og var med paa Kongens Skib under Slaget i Hafrsfjorden 872. Da Kongen 877 kom til Sandnes, bad Sigrid Eyvind og hans Brødre om at følge sig til Kongen for at faa et Forlig i Stand mellem Kongen og Torolf. Dette lykkedes ikke, og Kongen tilbød da Eyvind Lambe alle Torolfs efterladte Ejendomme og Gods samt Sigrids Haand. Efter Sigrids Død synes Eyvind Lambe af være blevet gift med Ingeborg Haavardsdatter, en Sønnedatter af Grjaatgard Haaleygejarl.
- Halvdan Jarl 1122506
var gift med Ingeborg Haraldsdatter af Norge. Halvdan Jarl synes at have hørt hjemme i Naundal eller i Helgeland.

- Ziemomysl 1122688
Hertug af Polen, døde 964.
- Boleslav I 1122690
med Tilnavnet den Rasende, døde d. 15. Juli 967. Han var gift med
- Bozena 1122691
Boleslav I myrdede Broderen Venceslaus og blev Hertug i Böhmen 935. Kort efter blev Landet løst fra Tysklands Overhøjhed, men allerede 950 maatte Boleslav I igen underkaste sig og hylde Otto I.
- Irmfrid 1122696
var gift med
- Richwara 1122697
Irmfrid var Greve i Bonngau 945, i Tobalgau ved Nedre Rhinen 947 og 965 Greve i Mühlengau.
- Otto I 1122700
er født d. 23. November 912, og han døde d. 7. Maj 973. Han blev gift 929 med Edith af England, og d. 25. December 951 blev han gift med Grevinde
- Adelheid af Burgund 1122701
Hun er født ca. 931, og hun døde d. 16. December 999 i Kloster. Otto I besteg Tronen efter Faderens Død. Han blev 951 kronet til Longobardernes Konge. Han søgte Støtte hos Gejstligheden, indsatte Bisper samt støttede litterær Virksomhed og Religionen. Hertugerne Miesko af Polen og Boleslav af Böhmen maatte underkaste sig og fremme Kristendommens Udbredelse. Han blev efterhaanden Vesteuropas mægtigste Fyrste og blev af Paven kronet til romersk Kejser d. 2. Februar 962. Adelheid blev gift første Gang 947 med Lothar af Italien, som døde 950.
- Romanos II 1122702
er identisk med Ane Nr. 561218.
- Theofano 1122703
er identisk med Ane Nr. 561219.
- Rurik 1122704
døde 879. Han var Fyrste af Neugart 840, Storfyrste af Novgorod 865, og han var Grundlæggeren af det russiske Rige.
- Boleslav I 1122720
er identisk med Ane Nr. 1122690.
- Bozena 1122721
er identisk med Ane Nr. 1122691.
- Taxony 1122736
døde 972. Han var den tredie Hertug af Ungarn 944-972. Han førte Krig mod Tyskerne og de bysantinske Kejsere. Han blev ikke selv døbt, men han gav sin Søn og Efterfølger Geisa en kristen Hustru.
- Robert I 1122816
Hertug af Ile de France, faldt 923 i Slaget ved Soisson. Efter Broderen Kong Eudes Død blev Robert I Hertug i Seine-Loire Landet, og 922 valgtes han til Modkonge mod Karl den Enhfoldige.
- Henrik I 1122818
med Tilnavnet Fuglefængereren, er født ca. 876, og han døde d. 2. Juli 936. Han blev gift i Februar 909 med
- Mathilde af Ringelheim 1122819
der er født ca. 890 og døde d. 14. Marts 968 i Enger. Henrik I blev Hertug i Sachsen efter Faderens Død 912, og han var tysk Konge 919-936. Han stiftede det sachsiske Hus. Mathilde blev opdraget af Bedstemoderen i Klostret Hervord og arvede efter hende carolingiske Besiddelser.

Ebles Mancer

1122820

døde 932. Han blev gift første Gang 892 med Eremburge og anden Gang før 911 med Emiliane, som skal have været Mor til Wilhelm III og som døde før 929. Ebles Mancer var Greve af Poitou 890-893 og igen 902. Han prøvede at modstaa Eudes og den af ham udnævnte Greve Adhemmar. Da Karl den Enfoldige tiltraadte Regeringen, faldt Adhemmar i Unaade og blev af Ebles Mancer jaget ud af Poitou. Han slog Normannerne foran Chartres 911. Da han 927-928 havde arvet Auvergne og Limousin, antog han Titlen som Hertug af Aquitanien. Han blev af den robertinske Konge Raoul berøvet Aquitanien 932 men beholdt Poitou.

Rollo

1122822

er født ca. 866, og han døde 931. Han blev gift 886 med

Popa af Bayeux

1122823

og anden Gang 911 med Gisela af Frankrig. Rollo drog som 13-årig paa Vikingefærd til Østersøen og gjorde Strandhugst i Viken i Norge. Han blev fredløs og drog saa til Yorkneyerne og Suderøerne. Senere drog han med andre Vikinger til Udløbet af Seinen i Frankrig og hærgede i Valland. Han var Høvding for en Flok Vikinger, som stormede Paris i Aarene 900-911, og dette Aar tilbød Karl den Enfoldige Rollo og hans Mænd Landet omkring Seinen ned til Havet, ligesom han gav Rollo Datteren Gisela til Hustru. Rollo tog imod dette Tilbud og nedsatte sig som Hertug af Normandiet som Karls Vasal og lod sig døbe.

Rotbald I

1122824

af Provence, levede antagelig 934 og udøvede vistnok Greverettigheder i Provence.

Fulco I

1122828

døde 941-942. Han blev gift før 929 med

Rocille

1122824

der muligvis er Datter af Garnier og Tescende. Fulco I blev Greve af Anjou 886, og desuden var han en Tid Greve af Tours. Han nævnes i et Dokument 929 og kalder sig da Greve af Anjou og Abbed af Saint-Aubin.

Garcia I

1122880

døde 970. Han var gift med Arvegrevinde

Endregot Galindez af Aragonien

1122881

Garcia I var Konge i Navarra 919. Han belejrede Araberne i Pampelona og slog dem 921 ved Roncal-Passet og bidrog til Sejren ved Simancas. Han laa i stadig Strid med Kastilien.

Fernan Gonzales

1122888

døde 970. Han blev gift før 912 med

Urraca

1122889

eller Sancha af Navarra. Fernan Gonzales forekommer 923 som Greve af Burgos, i 927 kalder han sig Greve af Kastilien og i 931 Greve af Kastilien og Alava. Han var den første Greve af Kastilien og den mest berømte af sit Fyrstehus. 935 antog han Titlen Greve af hele Kastilien. Han allierede sig med Ramiro II af Leon, sammen med hvem han vandt flere Sejre, bl.a. over Araberne ved Simancas, hvor Araberne skal have mistet 80.000 Mand. Han forsøgte at gøre sig uafhængig af Kongeriget Leon og allierede sig med Ramiros Modstandere. Han blev imidlertid taget til Fange men opnaede dog Tilgivelse, hvorefter han gav sin Datter Urraca til Ramiros Søn Ordogno III.

- Ramiro II 1122896
er født før 923, og han døde 950 i Zamora. Han var gift første Gang med
Grevinde
- Terese Florentina af Navarra 1122897
og anden Gang med Urraca. Ramiro II sejrede over Maurerne og lod sig 931
kalde Konge af Leon, Galicien, Asturien og Kastilien.
- Fernan Gonzales 1122898
er identisk med Ane Nr. 1122888.
- Urraca 1122899
er identisk med Ane Nr. 1122889.
- Adolf 1122944
var Hertug af Burgund 938-962. Han var gift første Gang med Grevinde N.N.
af Waldbeck og anden Gang med Irmengard.
- Ulrik 1122948
var d. 18. August 972 Greve af Schännis.
- Arduin III 1122952
døde 975. Han var gift med
- N.N. af Mosezzo 1122953
Arduin III drog med Kong Berengar II til Attos Belejring foran Canossa og
reddede Svigerfaderen ved List. Antagelig fik han i 942 af Kong Hugo efter
Anskars Død og Berengars Flugt til Tyskland Grevskaftet Turin.
- Adalbert-Atto II 1122954
døde før 982. Han var Markgreve af Canossa og har formodentlig begyndt
sin Løbebane som Vasal under Biskop Adalhard af Reggio. I Reggios Omraade
laa Adalbert-Atto's uindtagelige Borg Canossa, som han havde bygget paa
et Fjeld. Hans Borg tjente som Tilflugtssted for Dronning Adelheid, som
maatte flygte for Berengar og Adalbert. Adalbert-Atto maatte derfor udstaa
en længere Belejring af Berengar. Han synes at have faaet sin Greveværdig-
hed ved Ottos Gunst. En uklar Beretning viser, at hans Gemalinde var Ilde-
garda, som er af ukendt Herkomst.
- Otbert I 1122956
døde før d. 15. Oktober 975. Han var gift med Markgrevinde
- Alde af Spoleto 1122957
Otbert I nævnes som Markgreve af Este 960, og senest i September 962 blev
han udnævnt til Pfalzgreve.
- Riprand 1122958
var Greve af Commersee.
- Berengar II 1122976
Konge af Italien 950-961, er født ca. 900, og han døde d. 6. August 966 i
Bamberg som Otto den Stores Fange. Han blev gift før 936 med
- Willa af Arles 1122977
der døde efter d. 6. August 966. Willa var i tysk Fangenskab og blev efter
Berengar II's Død Nonne.
- Irmgard 1122979
Grevinde af Højburgund, døde 948.

Giselbert 1122982
Greve i Hennegau 916 og Hertug af Lothringen 928, er født ca. 890, og han døde d. 2. Oktober 939. Han blev gift 929 med
Gerberge af Tyskland 1122983
der er født ca. 913 og døde d. 5. Maj 984. Hun blev gift anden Gang 939 med Ludvig IV af Frankrig.

Wilhelm I 1122984
er født ca. 912 i Rouen, og han døde d. 17. December 942, myrdet under en Sammenkomst med Grev Arnulf af Flandern. Han var gift med
Sprota af Bretagne 1122985
der døde før 935, og samme Aar giftede han sig med Luitgard, der er født ca. 920 og levede endnu d. 9. Februar 978. Wilhelm I med Tilnavnet Langsørd var Hertug af Normandiet. Han blev bisat i Katedralen i Rouen.

Juhel Berengar 1122988
var Greve af Rennes 888-952 under Navnet Judicael II. Hans Hustru, der var Mor til Conan le Tort, er af en hedensk keltisk Slægt, som stammede fra Kong Nominoe af Bretagne.

Gotfred I Grisgonell 1122990
døde d. 21. Juli 989. Han blev gift ca. 965 med
Adelheid af Troyes 1122991
der er født ca. 950. Gotfred I var sin Fars ældste Søn og blev ca. 960 Greve af Anjou. Han nævnes 976 i Poitiers, da han overdrog en Gave til Kirken. Om Adelheids Afstamning er der Tvivl, men formodentlig stammer hun fra Huset Vermandois.

Guigo I 1123008
døde formodentlig mellem d. 7. September 995 og d. 18. Oktober 996. Han var gift med Grevinde
Fredeburga 1123009
der nævnes 1016. I 940 ejede Guigo I betydelige Godser i Høj-Dauphine. Han var den virkelige Stamfader til Huset Grenoble, de senere Dauphiner af Vienne. Fredeburga opnaede gennem sin Slægtsforbindelse med Kong Rudolf Koncession paa en stor Del Jordegods paa den venstre Rhonebred.

Sunier 1123072
døde d. 15. Oktober 954. Ved sin Fars Død arvede han antagelig Grevskabet Besalu og senere ved Broderens Død ogsaa Grevskabet Barcelona, som han siges at have styret i 40 Aar. Sunier lod Borgen Olerandulo bygge i 929. Af et Dokument fra 934 fremgaar det, at han paa den Tid ogsaa var Greve af Gerona.

Raimond III 1123074
er muligvis født 900, og han døde ca. 950. Han blev gift 936 med Garsinde af Narbonne. Raimond III havde allerede 921 Markgrevskabet Gothien, og 923 var han Greve af Toulouse. Han erhvervede sig Uzès og Vivarais, jagede Ungarerne ud af Landet 924, og i 936 udstrakte han sit Herredømme til Auvergne. Han vilde først ikke anerkende Raoul som Konge, men da han i 932 underkastede sig ham, blev han Hertug af Aquitanien, hvilket Hertugdømme dog gik ud af Familien ved hans Død.

Sancho Garcia 1123080
var Hertug af Gascogne.

- Landulf III 1123124
 efterfulgte d. 21. Maj 961 Faderen som Fyrste af Benevent.
- Atenulf 1123128
 siges at have været Markgreve af Aversa.
- Asnarius 1123226
 Greve af Comminges og Conserans omkring 900 samt Grundlægger af Klostret
 Peyrissas i Comminges samt Abbed af Lezat.
- Reginar II 1123256
 Greve af Hennegau, er født ca. 890, og han levede endnu 932. Han var gift
 med
N.N. af Burgund 1123257
- Theobald af Saumure 1123268
 døde omkring 904. Han var gift med
Richilde af Paris 1123269
- Heribert II 1123270
 er født i Tiden 880-890. Han var Greve af Vermandois og vistnok gift med
 en Datter af Robert I af Frankrig.
- Balduin III 1561096
 er født ca. 940, og han døde d. 1. November 962. Han blev gift 961 med
Mathilde af Sachsen 1561097
 der døde d. 25. Maj 1008. Hun var gift anden Gang med Gotfred af Verdun.
 Balduin III var fra 958 i 3 Aar Greve af Flandern.
- Berengar II 1561098
 er identisk med Ane Nr. 1122976.
Willa af Arles 1561099
 er identisk med Ane Nr. 1122977.
- Sigurd Rise 1561112
 var ca. 900 Konge over Ringerike, Hadeland m.v.
- Gudbjørg Ufeigsdatter 1561117
 var en Søster til den rygske Viking Anund Trefot, som deltog i Slaget ved
 Hafsrøfjord.
- Tora Moshals 1561119
- Arnmød Arnvidssøn 1561120
 døde 986. Han boede i Ønundafjord paa Island og var en af Anførerne i
 Jomsvikingslaget. Han faldt i Hjørungavaagslaget, fældet af Vagn Aakessøn.
- Torstein Galge 1561122
 var vistnok Herse paa Sundmør.
- Toralv Skjalq 1561124
 skal være Sønnensøn af Horda-Kaare og være blevet indebrændt af Ragnvald,
 en Søn af Lodin paa Årvik, som Toralv Skjalq ansaas for at have dræbt paa
 forrædderisk Vis.
- Trygve Olavssøn 1561126
 døde 963. Han blev gift ca. 960 med

Aastrid Eriksdatter 1561127
der levede endnu 963. Da Trygve Olavssøns Far i 934 blev dræbt af Erik Blodøkse, flygtede han til Oplandene. I 952 brød Haakon den Godes Krig med Danmark ud, Trygve Olavsson var da i Irland og Skotland men kom hjem samme Vinter og fik da overdraget Kongedømmet i Viken med Pligt til at forsvare Landet. Han raadede ogsaa i Østfold og paa Raumarike. Han blev dræbt i 963 af Harald Graafeld ved Sotnes Halvøen i Bohuslen. Sagnet fortæller, at Aastrid Eriksdatter efter Trygve Olavssøns Drab maatte flygte og kom til Randsfjord, hvor hun skjulte sig og fødte den senere Kong Olav Trygvesson. Hun flygtede videre med ham til Obrestad paa Jæren, stadig forfulgt, og senere naaede hun til Haakon den Gamle i Svitjod. 2 Aar efter drog de til Gardarike, hvor de blev overfaldet af estniske Vikinger og skilt fra hverandre. Aastrid blev solgt som Trælkvinde, men blev genkendt af den højbyrdige Købmand Lodin fra Viken, som hun senere blev gift med.

Saurkaar Reidarsson 1561144
er antagelig født omkring 935, og han døde 997-1000. Han var Lendemand og havde været en af Anførerne ved Hjørungavæag 986. Han blev døbt 996 paa Lade.

Tord Brynjulfsson 1561210
var ca. 925 Lendemand paa Aurland i Sogn, og han levede endnu 952.

Wilhelm I 1562128
Greve af Weimar, døde 963.

Gero II 1562132
døde 1015. Han var gift med Markgrevinde, senere Abbedisse af Gernrode, Adelheid. Gero II havde i 1002 forenet det fra Faderen arvede Ostmark med det af Hado forvaltede Lausitz til et anseligt Landomraade. I 1010 var han en af Kejser Henrik II's Førere ved et Strejftog mod Polen, og i 1015 blev han dræbt under endnu et Felttog mod Polen.

Reginar III 1562136
Greve af Hennegau, er født ca. 920, og han døde 973. Han var gift med
Adele 1562137
der døde 961. Hun var muligvis Datter af Grev Lambert.

Karl 1562138
er født 953, og han døde i Tiden 992-995. Han blev gift før 979 med
Adelheid 1562139
der var Datter af en af Hugo Capets Vasaller. Karl var Hertug af Nedre Lothringen 978-992.

Gotfred 1562140
med Tilnavnet den Fangede, er født ca. 930-935, og han døde muligvis d.9. April 1005. Han var gift med

Mathilde af Sachsen 1562141
der er identisk med Ane Nr. 1561097. Gotfred den Fangede var Greve i Bidgau og Methingau 960-963, i Hennegau 973-990, af Verdun før 965 og endvidere Markgreve af Enham.

Herman von Billung 1562144
er formodentlig født ca. 903, og han døde d. 27. Marts 973. Han var Hertug af Sachsen fra ca. 950, Stamfader til det billungske Hus, og han var gift med Hildegard af Westerburg.

- Henrik I 1562146
 med Tilnavnet den Skaldede, af Stade, døde d. 9.-10. Maj 976. Han var gift første Gang med Judith, der døde d. 16. Oktober 973 og anden Gang med en Hildegard af ukendt Slægt.
- Berthold 1562148
 er født ca. 921, og han døde d. 15. Januar 980. Han blev gift ca. 942 med Heilswinda af Walbeck 1562149
 der døde d. 19. August 1015. Berthold var Babenberger, Greve af Nordgau antagelig 976, men allerede 961 optraadte han i dette Grevskab, og 972 nævnes han som Markgreve. I hans store Grevskab var Schweinfurt Midtpunktet. Otto I overlod ham som Fange en af Deltagerne i dennes Broders Sammensværgelse mod ham, nemlig Grev Lothar, som senere blev hans Svigerfar.
- Gudrød Bjørnsson 1562152
 døde 968. Efter at Faderen 927 var blevet dræbt blev Gudrød Bjørnsson Konge paa Vestfold og senere Konge i Viken. Han døde ved Tønsberg, dræbt ved Svig af Gunhild-Sønnerne, formodentlig af Harald Graafeld.
- Gudbrand Kula 1562154
 er identisk med Ane Nr. 780558.
- Ulfhild 1562155
 er identisk med Ane Nr. 780559.
- Taxony 1562160
 er identisk med Ane Nr. 1122736.
- Udalrich 1562176
 var Greve 945-955.
- Leopold I 1562368
 er født 923, og han døde d. 10. Juni 994. Han var gift med Richeza, der er af dunkel Herkomst men formodes at være Søster til Pfalzgreve Ezzo af Lothringen. Leopold I var oprindelig Greve i Donaugau, og 976 var han Greve af Østrig. Faderen synes at have været den østfrankiske Greve Henrik, som stod i nær Forbindelse med Kong Henrik I.
- Otto 1562370
 Hertug af Venedig, er muligvis født 991 og muligvis død 1032. Han var gift med en Datter af Geiza af Ungarn.
- Henrik 1562384
 Greve af Franken, er født ca. 970, og han døde d. 28. Marts 997. Han var gift med Adelheid af Metz eller Elsass 1562385
 der døde d. 19. Maj 1040-1046. Hun var muligvis Datter af Grev Richard af Metz. Henrik kaldes ogsaa Henrich af Worms eller Greve i Speir.
- Herman II 1562386
 Hertug af Schwaben, døde d. 4. Maj 1003. Han blev gift ca. 998 med Gerberge af Burgund 1562387
 der er født ca. 965-970. Hun var Enke efter Grev Herman af Werl.
- Manuel Erotikos Komnenos 1562400
 levede ca. 1000. Han var Officer fra det gamle Paflagonien i Lilleasien og blev stærkt begunstiget af Kejser Basilios II. Kejseren udnævnte ham til Hærøverste i hele Østlandet for at gøre Ende paa det fjendtlige Forhold til Skleros.

Alexios Dalassenos 1562402
er muligvis født 1003. Han var i sin Tid Statholder i Italien og fik Tilnavnet "Karon" paa Grund af sin Tapperhed. Det fortælles, at den han angreb, sendte han til de Dødes Rige. Han synes at have været Søn af Adrians Dalassenos.

Cæsar Johannes Dukas 1562404
levede 1081. Han var Munk, da han arbejdede paa at faa et Ægteskab bragt i Stand mellem Sønnedatteren Irene og Alexios I, hvilken Plan ogsaa blev bragt til Udførelse.

Troyan 1562406
Fyrste af Bulgarien, er muligvis født 990.

Chuno af Rheinfeldten 1562412
er antagelig født ca. 978, og han døde 1026. Han var Greve, muligvis i Albgau.

Erik Emundsson 2244608
med Tilnavnet "Väderhatt", døde ca. 900. Han var Sveriges første Konge og underlagde sig efter Stigende først Värmland og Bohuslän, og omtrent paa Harald Haarfagres Tid underkastede han sig hele Sverige, Götland iberegnet.

Leo VI Filosofus 2244872
er født d. 1. September 866, og han døde d. 11. Maj 912. Han blev gift 881 med Theofano, anden Gang 894 med Elskerinden Zoe, og senere giftede han sig med Eudoxia, efter hvis Død han tog

Zoe Carbonopsina 2244873
som Konkubine. Leo VI var en lærd Mand, der udgav theologiske Værker, skrev Vers og drev Spaadom. Han fuldførte en ny Lovbog og forøgede Centraliseringen af Statens Styre. Han var Kejser af Byzanz fra d. 30. August 886 til sin Død 912.

Romanos I Lakapenos 2244874
døde d. 25. Juli 948. Han var gift med Theodora, som døde d. 20. Februar 923. Romanos I var Storamiral i Byzanz. Da Datteren Helena blev gift med Konstantin VII, svang han sig op til Medkejser og regerede som saadan fra December 919 til December 944. Han regerede med Kraft og Dygtighed og kæmpede med Held mod Araberne og trængte med sine Hære dybt ind i Asien. Han udnævnte sine Sønner til Medkejsere, men Sønnerne afsatte ham og satte ham i Kloster 944.

Lesko IV 2245376
Hertug af Polen 892.

Wratislav I 2245380
døde 926. Han var gift med

Drahomira af Stodor 2245381
Wratislav I var Hertug i Böhmen 907. Han var en ivrig Tilhænger af Kristendommen, som snart vandt stor Udbredelse i Landet. Drahomira var Formynders for Sønnen Boleslav I indtil 921.

Herman 2245392
Greve i Auelgau 948.

- Henrik I 2245400
er identisk med Ane Nr. 1122818.
- Mathilde af Ringelheim 2245401
er identisk med Ane Nr. 1122819.
- Rudolf II 2245402
døde d. 11. Juli 937. Han blev gift 922 med
- Bertha af Schwaben 2245403
der er født 905-908 og døde d. 2. Januar 966. Hun giftede sig straks efter Rudolf II's Død med Kong Hugo af Italien. Rudolf II fik efter sin Far Øvre Burgund 911, blev Konge 912, og han regerede ogsaa over Italien 920-926. Desuden erhvervede han 930 ogsaa Nedre Burgund. Efter Hovedstaden Arles kaldtes det forenede Rige ofte Kongeriget Arelat.
- Krateros 2245406
var Vinstuevært.
- Zultan 2245472
døde 944. Han efterfulgte sin Far som Hertug i Ungarn 907. Han hærgede omtrent alle Centraleuropas Lande og trængte helt frem til Reims i Frankrig.
- Robert den Stærke 2245632
var Greve af Orleans, Auxerre og Neures.
- Otto 2245636
er født ca. 836, og han døde d. 30. November 912. Han blev gift ca. 869 med
- Hadwig af Babenberg 2245637
der er født ca. 850 og døde d. 24. December 903. Otto var først Greve i Sydthüringen og efterfulgte 880 sin Broder som Hertug af Sachsen.
- Theoderik 2245638
Greve af Ringelheim og Oldenburg, er født ca. 872, og han døde 916-917. Han var gift med
- Reginhild af Frisland 2245639
- Arnulf II 2245640
er født ca. 855, og han døde d. 5. August 890. Han blev med Vanskelighed Faderens Efterfølger som Greve af Poitou 867. I 868 slog han Normannernes Angreb paa Poitiers tilbage. Han vilde ikke anerkende Eudes og lod sig efter Sigende af de andre Grever proklamere som Konge over Aquitanien. Han dannede, allieret med Normannerne, et Parti til Gunst for Karl den Enfoldige. Eudes gjorde Indfald i Poitou men sluttede Fred og anerkendte Arnulf som Greve. Senere forgiftede han ham dog.
- Ragnvald Øysteinsson Mørejarl 2245644
levede paa Harald Haarfagres Tid og døde 892. Han var gift med
- Ragnhild Roulsdatter 2245645
Ragnvald Øysteinsson Mørejarl blev af Harald Haarfagre forlenet med Nordmøre, Romsdal og Søndmøre 865. Det var ham, som efter Sigende klippede Harald Haarfagres Haar. Han blev af Haralds Sønner indebrændt paa sin Gaard sammen med 60 Mand.
- Berengar 2245646
var Greve af Bayeux og tilhørte antagelig Huset Vermandois.

- Ingelger 2245656
 var muligvis gift med Adele, med hvem han fik Auxerre og Orleans.
- Garnier 2245658
 var gift med Tescende.
- Sancho I Garcez 2245760
 døde 925. Han var gift med
- Tota 2245671
 der levede endnu 958. Sancho I efterfulgte sin Broder Fortun Garcez og udvidede sit Territorium til Todela. I 905 antog han Kongenavn, og 919 nedlagde han Regeringen og gik i Kloster. Landet blev imidlertid i 920 truet ved Invasion af Muselmændene, hvorfor han allierede sig med Ordon III, men de kristne Arméer led et fuldstændigt Nederlag ved Valjunquera.
- Galindo Aznarez 2245762
 var den anden Greve af Aragonien. Han synes sikkert at være Far til Endregote Galiendez, men der er en Mulighed for, at han er Farfar til ham.
- Gonzalo Fernandes 2245776
 forekommer i forskellige Diplomer og Skrifter fra 899 til 919. Han stammer fra Dommeren Nunio Rasura.
- Ordogno II 2245792
 døde i Januar 924 i Zamora. Han blev gift første Gang 910 med
- Nunnia Elvira 2245793
 der er født i Slutningen af det niende Aarhundrede og døde 922. Han var gift anden Gang med Aragonta, som blev forstødt, hvorefter han giftede sig med Sancha, en Datter af Kong Garcia I. Ordogno II var Konge i Galicien 910, og desuden blev han valgt til Konge af Leon i 914. Han laa i stadig Strid med Kalifferne af Cordova.
- Sancho II Abarca 2245794
 døde 994. Han var gift med
- Urraca Fernandez af Aragonien. 2245795
 Sancho II var Konge i Navarra 970 og erhvervede Grevskabet Aragonien ved sit Ægteskab med Urraca.
- Hemma 2245897
 var Oldebarn af Greve Hunfrid af Rhätien, som i første Fjerdedel af det niende Aarhundrede grundlagde Frueklostret Schännis i Nordøstschweiz. Hun blev gift med en Adelsmand, hvis Navn ikke kendes.
- Roger I 2245904
 var Greve af Auriate.
- Manfred af Mosezzo 2245906
- Sigfrid 2245908
 var af toskansk Herkomst og en anset Mand i Grevskabet Lucca. Han udvandrede formodentlig derfra i Begyndelsen af det tiende Aarhundrede til Lombardiet.
- Adalbert I 2245912
 Markgreve af Este, døde formodentlig før 960, idet Sønnen Otbert I da var i Embedet.

- Adalbert II 2245952
 Markgreve af Ivrea, døde antagelig 923. Han blev gift før 900 med
Gisela af Italien 2245953
 der er født i Tiden 880-885, og døde 910-915.
- Boso 2245954
 er født ca. 885, og han døde ca. 938. Han var gift med
Willa 2245955
 der 936 blev lyst i Band. Boso, Greve af Avignon 911-931, af Arles 926-
 931 og Markgreve af Toscana før d. 17. Oktober 931, blev afsat 936.
- Fulco II 2245980
 er identisk med Ane Nr. 561414.
- Manasses 2245958
 Greve af Hojburgund.
- Reginar I Langhals 2245964
 er født ca. 850, og han døde 915-916. Han var gift med
Alberade 2245965
 der levede endnu 916. Reginar I Langhals var den første Greve af Hennegau
 og Hertug af Lothringen.
- Guigo III af Vion 2246016
 døde før 957.
- Richard 2246018
 Greve af Vinnois, levede endnu i Januar 962.
- Wilfred I 2246144
 døde 902. Han var 888 gift med
Widimilde 2246145
 Wilfred I var den første Greve af Barcelona og endvidere Marquis eller Ge-
 neralguvernør over den spanske Mark. Ved sin Død var det lykkedes Wilfred
 I at forene under sig Grevskaberne Barcelona, Gerona, Ausona, Urgel, Cer-
 dana, Besalu og Conflant.
- Garcia Sanchez 2246160
 Hertug af Gascogne, var gift med Amuna eller Honorata, der var Mor til
 Sancho Garcia.
- Landulf II 2246248
 med Tilnavnet den Rødhaarede, døde d. 21. Maj 961. Han var Fyrste af Bene-
 vent og Capua 940 sammen med Broderen Atenulf III, hvem han fratog Magten,
 hvorefter Landulf II regerede begge Fyrstedømmer til sin Død.
- Pandulf I 2246256
 med Tilnavnet Jernhoved, døde i Marts 981. Han var gift med
Aloara 2246257
 der muligvis døde 993. Pandulf I fik ved Faderens Død 961 Fyrstendømmet
 Capua, og da hans Broder Landulf III døde 968-969, fordrev han dennes Søn
 Pandulf II fra Benevent og regerede derpaa begge Fyrstedømmer. Af Otto I
 fik han Markgrevskabet Spoleto og Camerino, hvortil han i 978 knyttede
 Fyrstendømmet Salerno.
- Richard 2246514
 døde 888. Han var Hertug af Burgund og Broder til Kong Boso af Provence,
 hvis Hustru han holdt i Fangenskab.

Heribert I 224654o
er født ca. 84o, og han døde i Tiden 9oo-9o8. Han var formodentlig Greve af Vermandois.

Arnulf I 3122192
er født ca. 89o, og han døde d. 27. Marts 964. Han blev gift 934 med Adele af Vermandois 3122193
der er født ca. 915 og døde 958-96o. Arnulf I var Greve af Flandern 918. Hans lange Regeringstid blev afbrudt i 3 Aar, medens Sønnen Balduin III regerede, og efter dennes Død tog Arnulf I igen Regeringsmagten.

Herman von Billung 3122194
er identisk med Ane Nr. 1562144.

Harald Haarfagre 3122224
er født omkring 853, og han døde 933. Harald Haarfagre arvede efter Faderen et betydeligt Rige. Ved Faderens Død var han kun 1o Aar gammel, og Morbroderen Guttorm blev Rigets Bestyrer og Anfører for Hæren, uagtet han ikke var stort ældre end Harald Haarfagre, nemlig 16 Aar. En Række Høvdinge rejste sig mod de unge Herskere, men disse slog Modstanden ned, og efter Sejren opstod hos Harald Haarfagre Tanken om at underlægge sig hele Landet. Harald Haarfagres Krigstog nordover kronedes med Held, og da han i hvert Fylke indsatte en Jarl med større Indtægter end de tidligere Smaakonger havde, ilede mange Høvdinge til ham. Den mægtigste var Jarl Haakon Grjaatgardsson, ved hvis Hjælp han underkastede sig hele det nordenfjelske. Han maatte dog endnu kæmpe mod de forenede Smaakonger i det vestenfjelske, men disse overvandt han til Slut i Slaget ved Hafrsfjord i 872. Efter Sagnet skal Harald Haarfagre have svoret, at han ikke vilde klippe sit Haar, før han havde samlet hele Norge, og i de næste 1o Aar kaldte man ham Harald Lufa eller den Tykhaarede. I et Gæstebud paa Møre redte og klippede Ragnvald Jarl hans lange, gule Haar, og fra da af bar han Navnet Haarfagre.

Ufeig Burhufot 3122234
levede antagelig omkring 85o.

Audun Skakul 3122238
boede i Videdalen paa Island 92o. Han var gift med Tordis, som tidligere havde været gift med Anund Trefot.

Arnvid Torarinsson 312224o

Agmund Kaaresson 3122248
kom til Jæderen, hvor han giftede sig med en Datter af Gyrd Haraldsson. Han var vistnok Søn af Kong Harald paa Vestagder og faldt i en Kamp med Kong Gudrød Veidekonge. Gennem dette Ægteskab kom Slægten i Besiddelse af Sole og blev den mægtigste paa Rogaland.

Olav Haraldsson 3122252
med Tilnavnet Geirstadalv, døde 934. I ca. 912 fik Olav Haraldsson Vingulmark og Raumarike. Efter Harald Haarfagres Død 933 blev han Overkonge, men allerede 934 blev han dræbt i Tunsberg af Broderen Erik Blodøkse.

Reidar Asbjørnsson 3122288
er formodentlig født ca. 915.

Brunjulf Bjørnsson

3124220

der boede paa Aurland i Sogn var en af de fornemste Lendemænd.

Wilhelm I

3124220

døde 1028. Han var Herre af Alencon, Greve af Belleme, Perche og Siez og Overhoved for Huset Belleme. Han havde flere stærke Borge og var Robert "Le Diable's" Vasal. Han viste Trods og nægtede Lydighed, hvorfor Robert med en Del Krigere drog mod Wilhelms Borg, som han indesluttede saa tæt, at Wilhelm maatte overgive sig. Han maatte træde frem for Hertugen paa bare Ben, i Skjorte og med Sadel paa Ryggen, hvorefter Hertugen tilgav ham og lod ham beholde Byen. Wilhelms Ydmyghed var dog ikke ærligt ment, og ikke længe efter sendte han sine to Sønner paa et Plyndringstog i Normandiet. Den ene af Sønnenne blev dræbt, mens den anden undslap, og Meddelelsen om Sønnernes Skæbne tog saa haardt paa Wilhelm, at han døde.

Thietmar I

3124264

var gift med

Swanhilde af Sachsen

3124265

Han var Greve af Rodigeresrod i Hedensleben, Wedderstedt og endvidere Markgreve af Ostmark samt Greve i Suevogau og Nordthüringergau.

Reginar II

3124272

er identisk med Ane Nr. 1123256.

N.N. af Burgund

3124273

er identisk med Ane Nr. 1123257.

Ludvig IV den Oversøiske

3124276

er født ca. 921, og han døde d. 10. September 954. Han var gift med

Geberge af Tyskland

3124277

der er født ca. 913 og døde d. 5. Maj 984. Ludvig IV blev af Moderen bragt i Sikkerhed, da oprørske Stormænd 923 havde fanget hans Far. Han blev opdraget hos Onkelen Kong Athelstan, men 936 kaldte Stormændene ham tilbage til Frankrig og tog ham til Konge. Han kæmpede mod Otto I af Tyskland, Normannerne, Magyarerne og oprørske Stormænd med Hugo den Store i Spidsen, Kampen førtes med skiftende Held, men han beholdt Kongetitlen til sin Død.

Gozelo

3124280

er født ca. 911, og han døde d. 18. Oktober før 943. Han var gift med

Uda

3124281

der døde efter 963. Gozelo var Greve af Didgau og Stamfader til Huset Verdun.

Billing eller Billung af Stugeckshorn

3124288

nævnes som en fornem Adelsmand af Lüneburgerland d. 26. Maj 967. Han forekommer i en Række Diplomer 952-968, og i et Diplom af 957 ses, at han var Greve i Sachsen og havde store Godser. Han var gift med Hildiburg, som stammede fra en af de sachsiske Gauer og var beslægtet med Udo af Catlenburg.

Adalbert II

3124296

er født ca. 901, og han døde d. 15. Maj 933 i Slaget ved Merseburg. Han var Greve af Badenberga.

Lothar

3124298

med Tilnavnet den Gamle, Greve af Walbeck, døde 986.

- Bjørn Haraldsson 3124304
 med Tilnavnet Farmand, døde 927. Han var Underkonge paa Vestfold og Grenland og boede paa Støheim ved Tønsberg. Han var lidet krigerisk anlagt og sejlede mest med Købmandsskibe. Han blev ligesom de fleste af Brødrene dræbt af Broderen Erik Blodøkse.
- Samuel 3124812
 er muligvis født 945, og han døde d. 24. Oktober 1015. Han var Tzar af Bulgarien og efterfulgte sin Broder 977-979. Han var en stor Kriger, som i 35 Aar fyldte den bysantinske Historie med sit Navn, og han var den berømteste Forsvarer af den bulgarske Nationalitet. Efter mange Aars Kamp lykkedes det ham at grundlægge et Kongedømme fra Adriaterhavet til Det sorte Hav, som omfattede omtrent hele Balkanhalvøen og strakte sig helt til Tessalien. Basilios II af Byzanz ødelagde imidlertid efter en 25 Aar lang Krig det bulgarske Rige, og efter et Nederlag d. 29. Juli 1014 døde Samuel af Sorg.
- Rudolf 3124824
 er født ca. 935. Han blev gift ca. 978 med
Beatrice af Frankrig 3124825
 der antagelig er født ca. 938 og døde 978. Rudolf var Greve af Burgund 1000-1018, og han var antagelig Søn af Hertug Rudolf af Burgund.
- Basilios I 4489744
 med Tilnavnet Makedonieren, er født 813, og han døde d. 29. August 886. Han blev gift ca. 865 med Prinsesse
Eudoxia Ingerina af Byzanz 4489745
 Basilios I var Søn af en Bonde fra Adrianopel og var oprindelig ansat i de kejserlige Stalde i Konstantinopel. Han begyndte som Rideknægt, blev senere Hestetæmmer, Overstaldmester og til sidst Storkammerherre. Han kom til Magten d. 23. September 867 efter at have ladet Forgængereren, Michael III, myrde.
- Theofylaktus Adastakus 4489748
- Ziemovitus 4490752
 Hertug af Polen, døde 892.
- Borzivoj I 4490760
 var gift med Grevinde
Ludmilla af Mielnick 4490761
 Borzivoj I var den første kristne Hertug i Böhmen. Han lod sig døbe 871, blev afsat 895 og genindsat 895, og 905 tog han sin Afsked. Ludmilla blev døbt 871 og virkede meget for Kristendommen. Hun blev myrdet d. 15. September 927.
- Rudolf I 4490804
 er født ca. 860, og han døde d. 25. Oktober 912. Han nævnes første Gang 872, da han var Abbed ved St. Maurice, og 888 blev han kronet til Konge af Burgund. Hans Herredømme omfattede ogsaa det vestlige Schweiz og Franche-Comte. Han var gift med Willa.
- Burchard I 4490806
 er født ca. 885, og han døde d. 28. eller 29. April 926. Han var gift med
Reginlinda 4490807
 der døde d. 23. April 958. Burchard I blev 917 valgt af Folket og de store Herrer, og 919 fik han Stadfæstelse paa sin Værdighed som Hertug af Schwaben af Henrik Fuglefængereren. Han døde i Ivrea under et Togt til Italien, idet han styrtede i Løbegravene med sin Hest og blev myrdet af Ita-

lienerne. Reginlinda tilbragte sine sidste Aar som Abbedisse i Klostret St. Felix og Regula i Zürich. Hun var gift anden Gang med Burchard I's Efterfølger Herman I af Schwaben.

Adelheid

4491265

Grevinde af Tours, var Mor til Robert den Stærke. Navnet paa hendes første Ægtefælle kendes ikke, men hun var gift anden Gang med Konrad I af Schwaben.

Liudolf

4491272

er født ca. 806, og han døde 866. Han blev gift ca. 836 med

Oda

4491273

der er født ca. 806 og døde i Maj 913. Liudolf var Storhertug af Sachsen 844. Han var Stamfader til Det sachsiske Hertughus. Han var paa Pilgrimsfærd til Rom med sin Gemalinde Oda under Pave Sergius II i Aarene 844-847, og 852 grundlagde han et Kloster i Brunshausen.

Henrik af Badenberq

4491274

døde d. 28. December 886. Han var gift med

Baba af Spoleto

4491275

Henrik I kaldes den første Markgreve af den bayriske Østmark. Han var sandsynligvis Søn af Grev Poppo i Grabfelde.

Walpert

4491276

Greve af Ringelheim og Oldenburg, døde d. 28. November 890. Han var gift med

Altberg

4491277

til hvis Ære Oldenburg skal være bygget.

Gotfred

4491278

Greve af Friesland, døde 885. Han var gift med Mathilde, der levede endnu 909.

Ranulf I

4491280

døde 866. Han var Greve af Poitou 831 og Hertug af Aquitanien 845. Han blev 853 slaæet i Slaget ved Brillac, men havde en stor Sejr i Nærheden af Poitiers i 855.

Tertulle

4491312

angives at være Søn af en Røver, Jæger eller Bonde, og skal af Karl den Skaldede havde faaet et Embede i Gatinais.

Garcia Jimenez

4491520

Greve af Aragonien, døde i Tidsrummet 882-884. Han var gift med Urraca, der var af kongelig Byrd.

Alfons III

4491584

med Tilnavnet den Store, er født 848, og han døde d. 20. December 912 i Zamora. Han blev gift 877 med Grevinde

Jimena af Aragonien

4491585

Alfons III var Konge i Leon fra d. 26. Maj 866 til December 910. Han kæmpede i mere end 30 Felttog mod Maurerne og udvidede sit Rige betydeligt. De kostbare Krige tyngede Folket, og hans egen Søn, Garcia, rejste en Opstand imod ham. Han blev overvundet og fængslet, og til Slut maatte han afstaa Kronen til Garcia. Som Sønnens Feltherre vandt han dog endnu en Sejr over Maurerne før sin Død.

- Garcia I 4491588
døde 970. Han var gift med Arvegrevinde
Endregote Galindez af Aragonien 4491589
Garcia I blev Konge i Navarra 919. Han drev i Pampelona en lang og meget
vanskelig Belejring mod Araberne og slog dem 921 ved Roncal-Passet. Han
bidrog endvidere til Sejren ved Simancas og laa i stadig Strid med Kastili-
lien.
- Arduin I 4491808
regnes for at være den ældste af Grevehuset Turin.
- Anskar 4491904
var af salfrankisk Stamme. Han kom med Markgreve Guido af Spoleto som en
af hans Tilhængere til Italien 888, og han kaldes Markgreve første Gang
d. 21. Februar 891. Han døde 899.
- Berengar I 4491906
er muligvis født i Tidsrummet 850-860, og han døde d. 7. April 924. Han
blev gift før d. 3. November 890 med Grevinde
Bertila af Spoleto 4491907
der døde før December 915. Berengar I var Markgreve af Friaul før 875,
Konge af Italien i Januar 888, og d. 24. Marts 915 var han Kejser.
- Theotbald 4491908
Greve af Arles, døde i Tidsrummet 887-898. Han var gift med
Bertha af Lothringen 4491909
der formodentlig er født 863. Hun døde d. 8. Marts 925. Hun var gift an-
den Gang med Markgreve Adalbert af Tuscien.
- Giselbert 4491928
var 846 gift med en Datter af Lothar I og dennes Hustru Irmgard.
- Fulco I 4491960
er identisk med Ane Nr. 1122828.
Rocilla 4491961
er identisk med Ane Nr. 1122829.
- Guigo II af Vion 4492032
arvede sin Fars Embede. Han var gift med Grevinde
Gandalmodis af Vienne 4492033
- Karl Konstantin 4492036
er født umiddelbart efter 900, og han levede endnu 960. Han var gift med
Teutberge. Karl Konstantin, der var Greve af Vienne, nævnes som uægte Søn
af Ludvig.
- Hunfrid 4492288
blev myrdet 858 af Udsendinge fra Grev Salomon af Rousillon og Cerdana.
- Sanche Mittara II 4492320
var Hertug af Gascogne.
- Landulf I 4492496
døde 943. Han var Fyrste af Benevent og Capua fra 910 sammen med Broderen
Atenulf II, som døde 940. Landulf I fortsatte sin Fars energiske Kamp mod
Muselmændene.

- Pipin 4493080
er født 817–818, og han døde efter 840. Han var muligvis Greve af Vermandis.
- Balduin II 6244384
med Tilnavnet den Skaldede, er muligvis født 865, og han døde 918. Han blev gift 884 med Elftrude af England 6244385
der døde d. 7. Juni 929. Balduin II nævnes som Greve og Markgreve af Flantern 879.
- Heribert II 6244386
er født ca. 880–890, og han døde 943. Han var Greve af Vermandois.
- Halvdan Svarte 6244448
er født ca. 820, og han døde 860. Han var gift med Ragnhild Sigurdsdatter 6244449
Halvdan Svarte blev opfostret paa Agder og blev Konge for Vestfold 827. Han havde endvidere Romerike, Land og Hadeland. Han var en retfærdig Konge, gav gode Love, og han grundlagde Eidsivating paa Eidsvold. Han omkom under en Tur paa Isen paa Randsfjorden.
- Bjørn 6244476
maa have levet ca. 890.
- Yves II 6248440
med Tilnavnet den Gamle, angives at være død 997. I 981 underskrev han et Dokument og kaldte sig da Vasal af Hugo af Frankrig, den senere Hugo Capet.
- Karl den Enfoldige 6248552
er født d. 17. September 879, og han døde d. 7. Oktober 929. Han blev gift 919 med Edgiva af England 6248553
Karl den Enfoldige havde fra Begyndelsen ingen Udsigt til Kongemagten, som 887 var tilfaldet Hertug Eudes, men senere samledes dennes Modstandere om Karl, som efter Eudes' Død 898 blev Konge over Vestfranken eller Frankrig. Han blev afsat 923 og blev kort efter fanget. I dette Fangenskab døde han.
- Wigerich 6248560
Greve i Trier- og Ardennergau 962 og Pfalzgreve af Aachen 916, var gift med Kunigunde af Franken.
- Athelbert 6248576
Greve af Sachsen.
- Adalbert I 6248592
havde sammen med sine Brødre et Grevskab i Grabfelde samt Grevskaberne Saalgau, Gozfelde og Volkfelde. Brødrene samlede 902 en statelig Hær og overfaldt Brødrene Eberhard i nedre Lahngau, Gebhard i Rheingau og Biskop Sudolf af Wirzgau. Broderen Henrik blev slaaet, Adalbert I blev taget til Fange, og Adalhart faldt. Paa Gebhards Befaling skulde Adalbert have været halshugget, men han undslap og fortsatte senere med at bryde Landsfreden og gøre Oprør mod Kongens Bud. I Juli 906 blev han indkaldt til Rigsdagen i Trebur for at forsvare sig, men han mødte ikke. En Hær blev sendt ud for at belejre hans Borg, Babenberg, og Adalbert I optog Underhandling med Ludvig. Han aabnede frivilligt sin Borg, bad Kongen om Naade og lovede Bod og Bedring. Man mente imidlertid, at Adalbert vilde

fortsætte med sine Røvertogter, og han blev derfor fængslet. De store Vassallers Ret dømte ham til Døden for Højforrædderi, og hans Godser blev inddraget under Kronen.

Schischmann I af Ternova

6249624

var Grundlægger af det vestlige bulgarske Kongedømme og en mægtig Fører for Zahr Peters Modstandere. Han tillagde sig Besiddelser i Makedonien og Albanien, og 963 oprettede han et uafhængigt bulgarsk Kongedømme i de vestlige Provinser.

Hugo den Store

6249650

døde d. 17. Juni 956. Han var gift første Gang med Rotilda, anden Gang med Ethilda, en Datter af Kong Edvard af England, og 938 blev han gift med

Hedvig af Tyskland

6249650

der levede endnu d. 14. Maj 965. Hugo den Store var 923 blevet Hertug af France, som omfattede store Strækninger af Egnen ved Paris. I 936 var Hugo den Store Frankrigs mægtigste Mand men ønskede ikke at bære Kongenavn.

Theofilus

8979490

døde d. 20. Januar 842. Han blev gift 830 med

Theodora

8979491

der døde 867. Theofilus blev efter Faderen østromersk Kejser d. 1. Oktober 829. Han var en dygtig Fyrste, under hvem Videnskab og Kunst blomstrede. Han kæmpede tappert mod Araberne men led flere Nederlag. Efter Theofilus' Død regerede Theodora i Sønnen Michael II's Navn indtil 856, og 867 døde hun i Kloster.

Piastus

8979504

nævnes som Hertug af Polen 842, og han døde 861. Han var Søn af Bonden Chosisko i Crusweck. Piastus var gift med Repicha.

Konrad II

8981608

døde før 876. Han var Greve af Stratlingen og af Auxerre samt Hertug af Rhätien. Han var gift med Waldrada.

Burchard

8981622

er født ca. 865, og han døde 911. Han var Markgreve af Rhätien samt Greve af Berchtoldsbaar og vilde svinge sig op til Hertug, men netop paa den Dag, da han skulde gennemføre Anerkendelsen af sin nye Værdighed, faldt han 911 under en Folketumult.

Bruno I

8982544

døde 843. Han nævnes som Hertug i Sachsen 825, og han medvirkede som Hærfører over Engerne under Sachsens Krige mod Karl den Store. Han var gift med Svana, Grevinde af Montfort.

Billung eller Billing

8982546

Greve af Sachsen, var gift med Aida, der var af frankisk Slægt.

Berengar

8982550

døde før 866. Han var gift med

Helletrude af Spoleto

8982551

Berengar nævnes 850 i Camerino sammen med Broderen Ildebert, som var Greve af Camarino 843-860, da han maatte flygte efter at have gjort Oprør mod Kejseren. Det er muligt, at Berengar derefter overtog Embedet.

- Wikbert 8982552
 var gift første Gang med
Odrud 8982553
 og anden Gang med *Sindacilla af Friesland*. Wikbert var Hertug i Sachsen, Engern og Westphalen.
- Gerard 8982560
 blev gift før 839 med Grevinde
Mathilde af Aquitanien 8982561
 Gerard var Greve af Auvergne 839, da han efterfulgte Warin. Han var Tilhænger af Ludvig den Fromme og Karl den Skaldede, for hvem han i 840 forsvarede Limoges. Han faldt under Kamp i Karl den Skaldede og Ludvig den Tyskes Armé d. 25. Juni 841.
- Iniego Arista 8983040
 døde 880. Han var gift med
Teuda 8983041
 der døde i Klostret San Salvador i Navarra. Iniego Arista var den første Konge af Pampelona, hvor han regerede fra 835 til 857. Han forenede Navarra med Pampelona og var den første Konge af Navarra og Sobrabien, valgt i 868. Han hjalp med al sin Kraft de Kristne i Sobrabien og Aragonien.
- Ordogno I 8983168
 døde 866 i Oviedo. Han var Konge i Leon 856 og bærer Tilnavnet Folkets Far. Han var gift med Munia.
- Sanche I Garcez 8983176
 døde 925. Han var gift med
Tota 8983177
 der levede endnu 958. Sanche I efterfulgte Broderen Fortun Garcez og uddannede sit Territorium til Todela. I 905 antog han Kongenavn, men 919 nedlagde han Regeringen og gik i Kloster. Da Landet 920 blev truet med Invasion af Muselmændene, allierede han sig med Ordone III, men de kristne Arméer led et fuldstændigt Nederlag ved Valjunquera.
- Galindo Aznarez 8983178
 var den anden Greve af Aragonien.
- Eberhard 8983812
 døde 865-866. Han blev gift i Tiden 836-840 med
Gisela af Franken 8983813
 der er født 820 og levede endnu d. 1. Juli 874. Eberhard kom til Italien før 830 og fik før 836 den orientalske Mark. Som Lothars Vasal forvaltede han Markgrevs-kabet Friaul og havde store Godser i Omraaderne ved Maas og i Flandern.
- Suppo 8983814
 var Markgreve af Spoleto 822-824 og Greve af Brescia samt Pfalzgreve. Han døde formodentlig 824.
- Lothar II 8983818
 er født ca. 835, og han døde d. 8. August 869 i Piacenza. Han blev gift 862 med sin tidligere Konkubine
Waldrade 8983819
 der døde d. 9. April efter 868. Lothar II blev ved Faderens Død Konge over den nordlige Del af Lotharingen, det smalle fransk-tyske Grænseomraade, som senere efter ham beholdt Navnet Lothringen. Han blev tillige 863 Konge over Burgund.

Guigo I8984064

med Tilnavnet Sire, døde før April 895.

Hugo8984066

er født ca. 880, og han døde d. 10. April 947. Han nævnes første Gang 889, var Greve af Vienne d. 7. April 903, var endvidere Hertug af Provence, og d. 6. Juli 926 var han Konge af Italien. Antagelig var en af hans Konkubiner, Wandelmoda, Mor til Datteren Gandalmotis.

Busonides8984072

med Tilnavnet den Blinde, er formodentlig født ca. 883. Han var gift med Adelheid

8984073

Busonides, den Blinde, var Konge af Nedre Burgund 887, af Italien 900, og i Februar 901 var han Kejser. Han blev fordrevet fra Italien af Stormændene under Ledelse af Berengar og blindet af ham d. 2. Juli 905. Ved Faderens Død arvede han en Del af de burgundiske Lande, nemlig Provence og de omliggende Egne.

Sanche-Mittara8984640

var Hertug af Gascogne og handlede som suveræn uden dog at være uafhængig af de frankiske Konger.

Atenulf I8984992

døde 910. I 899 satte han sig i Besiddelse af Caupa og blev 900 udraabt til Fyrste af Benevent. Caupa blev da ophøjet til Fyrstedømme, hvorved han fik Titel af Fyrste over begge disse Lande, som han lod gaa i Arv til 2 Sønner.

Bernhard8986160

er født ca. 797, og han døde d. 17. Oktober 817. Efter Faderens Død 810 blev han af Bedstefaderen, Karl den Store, indsat som Konge og kronedes 813. Han følte sig siden forurettet ved den Ordning af Rigets Forhold, som Onklen, Ludvig den Fromme, traf 817 og hvorefter Lothar skulde være Medregent. Han greb til Vaaben, men lod sig lokke til Chalons-sur-Saone, hvor han blev blindet. Han døde 2 Dage efter. Han var gift med Kunigunde, der døde efter 835.

Balduin I12488768

Markgreve af Flandern, døde 879. Han blev gift 862 i Auxerre med

Judith af Vestfranken12488769

der er født ca. 843. Balduin I stammer fra en ædel vestfrankisk Slægt. Han kom i sin Ungdom til Karl den Skaldedes Hof. Karl den Skaldedes Datter Judith var da Enke. Hun havde været gift første Gang med den engelske Konge Ethelwulf, som døde i 858, og dernæst med dennes Søn af første Ægteskab Ethelbald. Balduin I bortførte hende i Forstaaelse med Broderen Ludvig og hendes Fætter Kong Lothar II. De drog til Rom og bad Pave Nicolaus I om Løsning og fik ogsaa paa Pavens Forbøn Faderens Tilgivelse.

Alfred den Store12488770

er født 849, og han døde d. 28. Oktober 901. Efter Faderens Død hjalp han sine ældre Brødre i Kampen mod de normanniske Folk, som angreb Hovedstaden Wessex, da han besteg Tronen i 871. Kampene fortsattes, og Vinteren 877 maatte han skjule sig i de store Skove. Det lykkedes ham i 878 at bringe Vikingerne et Nederlag og slutte Fred med dem.

Heribert I 12488772
formodentlig Greve af Vermandois, er født ca. 840, og han blev myrdet 900-908.

Gudrød Halvdanssøn Veidekonge 12488896
døde 821. Han var gift første Gang med Alvild, en Datter af Kong Alfarin paa Alvheim, og anden Gang var han gift med

Aasa Haraldsdatter 12488897
der levede endnu 821. Gudrød Halvdanssøn var Konge paa Vestfold og Romerike.

Ludvig den Stammende 12497104
er født d. 1. November 846, og han døde d. 10. April 879. Han var gift første Gang med Ansgarde, som han blev skilt fra 866, og i Tiden 868-870 blev han gift med

Adelheid 12497105
der levede endnu d. 10. November 901. Ludvig den Stammende blev 867 Konge af Aquitanien og efter Faderens Død 877 ogsaa Konge af Frankrig.

Edvard I 12497106
med Tilnavnet den Ældre, Konge af England, døde 924. Han blev gift 901 med

Elfled 12497107
og han var gift anden Gang med Edgiva.

Wichmann I 12497152
Greve af Sachsen, blev dræbt 880 ved Eppendorf. Han var gift med Immihilt.

Robert I 12499300
blev efter Broderen Kong Eudes' Død Hertug i Seine-Loire Landet, og 922 valgtes han til Modkonge mod Karl den Enfoldige. Han var endvidere Hertug af Ile de France.

Michael II 17958980
med Tilnavnet den Stammende, døde d. 1. Oktober 829. Han var gift første Gang med

Thekla 17958981
der døde ca. 822, og 823 giftede han sig med Euphrosyne, der var Datter af Konstantin VI. Michael II var oprindelig Staldkarl fra Amonium. Han blev Officer og deltog som saadan i en Sammensværgelse mod Leo V. Han blev fængslet, men da Leo V var blevet myrdet d. 25. December 820, blev Michael II befriet og udraabt til Kejser.

Rudoif 17963216
døde d. 6. Januar 866. Han spillede en betydelig Rolle i det vestfrankiske Rige, idet han deltog i flere vigtige Forhandlinger angaaende Statsspørgsmaal.

Adalbert II 17963244
Greve af den rhätiske Mark, døde 903-906. Han blev gift, formodentlig 864, med

Judith af Friaul 17963244

Wikbert 17965088
var gift første Gang med Odrud og anden Gang med

Sindacilla af Friesland 17965089
Wikbert var Hertug i Sachsen, Engeren og Westphalen.

Amalung17965092

døde ca. 811. Han var fra Sachsen, men søgte sig et nyt Hjem i Wolfsanger, men drog en Tid efter videre og stillede sig under Karl den Stores Beskyttelse. Han fik opdyrket en Del af Buchanskoven i Waldisbecche mellem Werra og Fulda.

Berengar17965100

døde ca. 843. Han blev Greve af Spoleto 835 og var det endnu 841. Han maa være død kort efter, idet en anden i 843 havde overtaget Embedet.

Widokind17965102

døde 807. Han var Sachsernes Fører i Kampene mod Karl den Store og den første Hertug i Sachsen. Efter Kampen 774 maatte han redde sig ved Flugt, ogsaa efter Opstanden i 776, og 777 flygtede han til Danmark. Han tilføjede 782 den frankiske Hær et stort Nederlag ved Weser. I 783 blev han overvundet af Karl ved Hase, og 807 faldt han i Krig med Hertugen af Schwaben. Han blev gift ca. 765 med Geva.

Pipin17965122

er født ca. 803, og han døde d. 3. December 838. Han blev gift 822 med

Ingeltrud17965123

der levede endnu d. 12. Marts 836. Pipin blev 817 Konge i Aquitanien. Da Faderen senere vilde tage Kongedømmet fra ham for at give det til Karl den Skaldede, deltog Pipin i Brødrenes Oprør, mens han i sine senere Aar støttede Faderen.

Jimeno Garcia17966080

blev af Folkets Mænd valgt til Konge.

Ramiro I17966336

er født før 791, og han døde 850 ved Oviedo. Han var Konge i Asturien, Galicien og Leon 835. Han maatte undertrykke energisk Opstand fra Adelsmændenes Side, og han skal have vundet en fabelagtig Sejr over Maurerne ved Clavijo. Han var gift med Paterna.

Aznar17966356

var Hærfører i Navarra og satte sig i Besiddelse af Jaca, hvor Araberne var Herrer. Traditionen angiver denne Erobring til at have fundet Sted i 760. Han skal have været den første Greve af Aragonien og angives at være død 795. Han antages at være Søn af Hertug Eudes af Aquitanien.

Unruoch17967624

Markgreve af Friaul, maa have levet ca. 800. Han tilhørte en ædel Familie blandt de saliske Franker.

Ludvig den Fromme17967626

er født i August 778, og han døde d. 20. Juni 840. Han blev gift ca. 794 med Irmgard, død 818, og i Februar 819 blev han gift med

Judith17967627

der døde d. 19. April 843 i Tours. Som 3-aarig lod Faderen Ludvig den Fromme krone i Rom som Konge af Aquitanien, og 813 antog han ham som Medkejser i det frankiske Rige. Efter Faderens Død d. 28. Januar 814 fulgte han ham paa Tronen.

Lothar I17967636

er født 795 og han døde d. 29. September 855. Han blev gift d. 15. Oktober 821 med

Irmgard17967637

der døde d. 20. Marts 851. Lothar I blev 817 anerkendt som Faderens Med-

kejser og Tronfølger, hvilket stadfæstedes af Pave Paschalies I, der 823 kronede ham til Kejser. Sammen med sine Brødre gjorde han flere Gange Oprør mod Faderen, og da han efter Faderens Død 840 vilde bemægtige sig hele Arven, kom han i Kamp med Brødrene. Han blev slaaet ved Fontenoy 841 og maatte ved en Deling i Verdun 843, hvor Kongeriget opløstes, nøjes med Kejserværdigheden og Grænselandene mellem Tyskland og Frankrig samt Italien.

Rostain II

17968128

døde før Februar 889. Han havde en Del Land i Omraadet omkring Annonay og var antagelig Landfoged der. Han var gift med Bertilde.

Theotbald

17968132

Greve af Arles, døde i Tidsrummet 887-898. Han blev gift 879-881 med

Bertha af Lotharingen

17968133

der er født ca. 863 og døde d. 8. Marts 925. Hun var gift anden Gang med Markgreve Adalbert af Tuscien.

Boso

17968144

døde d. 11. Januar 887. Han blev gift 876 med

Irmgard af Italien

17968145

der er født ca. 855 og døde ca. 897. Boso blev af Svogeren Karl den Skaldede gjort til Greve af Provence 871, og 880 valgte de burgundiske Stormænd ham til Konge af Nedre Burgund. Han har saaledes stiftet det nyburgundiske og cisjuranske Kongerige.

Landonulf

17969984

døde før 861. Han havde Grevskabet Teano, der grænsede mod Capua.

Pipin

17972320

er født i April 773, og han døde d. 8. Juli 810. Han var Konge i Italien fra 781.

Karl den Skaldede

24977538

er født d. 13. Juni 823, og han døde d. 6. Oktober 877. Han blev gift d. 19. December 842 med

Irmentrud af Orleans

24977539

der døde d. 6. Oktober 869. Karl den Skaldede var Konge af Frankrig 843-877 og romersk Kejser fra 875 til 877. Han fik 835 flere Besiddelser, og efter Broderen Pipins Død 838 fik han endnu en Del. Efter en Kamp med sin anden Broder, Lothar, fulgte et Forlig i Verdun 843, hvorved Karl fik Frankrig.

Ethelwulf

24977540

døde d. 13. Januar 858. Han var gift første Gang med

Osburg

24977541

og d. 1. Oktober 856 blev han gift med Judith af Vestfranken. Ethelwulf var angelsaksisk Konge 839. Sammen med Sønnen Alfred drog han efter 855 paa Pilgrimsfærd til Rom, og efter Tilbagekomsten overlod han Sønnen Ethelbald Styret af Wessex og nøjedes med en beskedent Stilling som Underkonge i Kent.

Halvdan Øysteinsson

24977792

var gift med

Liv Dagsdatter

24977793

Halvdan Øysteinsson var Konge paa Vestfold ca. 780. Paa et langvarigt Vikingetog samlede han sig en stor Formue og boede derefter paa Hovedgaarden Holte paa Vestfold.

- Alfred den Store 24994212
er identisk med Ane Nr. 12488770.
- Ethelhelm 24994214
der var en af Kong Edvard I's Godsejere, var gift med
Ealhswyth 24994215
- Bennith 24994304
var Faderens Hovedarving og blev Greve af Sachsen. Han overlod ca. 12
Kvadratmil Land til Den hellige Bonifacius' Kloster i Fulda.
- Radbod 35930178
døde 719. Han var Konge over Friserne og kæmpede med Dygtighed og Held
for at værges sit Lands Uafhængighed mod Frankerne Pipin og Karl Martel.
Pipin tvang ham til at taale Missionærer i sit Land, og efter Pipins Død
714, rev Radbod Kirkerne ned og hindrede Missionærene i deres Arbejde.
- Theodebert af Madrie 35930244
- Bermudo I 35932672
levede i Kloster, da Stormændene i Tiden 788-790 valgte ham til Konge i
Leon. Han var ogsaa Konge i Asturien, men allerede 791 nedlagde han Rege-
ringen. Han var gift med Nunilona af Navarra.
- Karl den Store 35935252
er født d. 2. April 747, og han døde d. 28. Januar 814 i Aachen. Han blev
gift i Begyndelsen af 771 med
Hildegard 35935253
der er født 758 og døde d. 30. April 783. Karl den Store var Konge i Fran-
krig fra 768 og romersk Kejser fra 800 til 814. Han regerede først sam-
men med Broderen Karlomann, men var efter dennes Død 771 Enehersker. Han
førte heldige Kampe 772-804 mod Sachserne, 773-774 mod Longobarderne, 791-
797 mod Avarerne og 801 var han i Spanien. Han udvidede derved sit Rige i
Nord helt til Ejderen, i Øst til Saale, Elben og Raab og i Syd til Voltur-
no og Ebro. Juledag 800 blev Karl den Store af Pave Leo III kronet som ro-
mersk Kejser.
- Welf I 35935254
døde ca. 824. Han var Stamfader til Welfernes berømte Slægt og ejede sto-
re Besiddelser i Schwaben og Bayern. Han var Greve i Bayern og Herre til
Althoff. Han var gift med Aigilwich, der var af fornem sachsisk Slægt.
- Ludvig den Fromme 35935272
er identisk med Ane Nr. 17967626.
- Judith 35935273
er identisk med Anr Nr. 17967627.
- Rostain I 35936256
var "Sire" af Vion 843, og han døde før April 844. Han synes at være
Stamfader til Huset Vinnois.
- Ludvig II 35936290
er født ca. 825, og han døde d. 12. August 875. Han blev før d. 5. Oktober
851 forlovet med
Engelberga 35936291
der døde ca. 900. Ludvig II var Konge af Italien 844 og Kejser 855. Han
udvidede i 863 ved Deling af de Lande, som havde tilhørt Broderen Karl,
sit Rige til Rhone.

Landulf 35939968
døde 842. Han fik 840 Grevskaftet Capua og blev Stamfader til det longobardiske Fyrstehus Capua.

Odo 49955078
Greve af Orleans, faldt 834.

Egbert 49955080
er født 775, og han døde 839. Han var gift med Redburgia. Som ung blev Egbert fordrevet af Kong Offa af Mercia og opholdt sig i flere Aar hos Karl den Store. Han kom ca. 802 tilbage til England og blev Konge. Kongen af Mercia gjorde Indfald 825, men led Nederlag, og derefter undertvang Egbert Kent, Sussex og Essex. Endvidere underkastede Østanglerne sig, og Mercia og Northumberland maatte 829 anerkende ham som Overherre.

Øystein Halvdanssøn 49955584
med Tilnavnet den gautske Fyrste, levede i Tiden omkring 710-780. Han var gift med

Hild Eiriksdatter 49955585
Øystein Halvdanssøn eller Øystein Fred var Konge paa Vestfold og paa Romerike ca. 730. Sammen med sin Far underlagde han sig hele Vestfold. Det fortælles, at han sejlede med et Krigsskib over Fjorden til Varna og hærgede der, og at han paa Tilbagevejen blev slaaet over Bord af Sejlbommen og druknede nær ved Jarl Sø.

Dag 49955586
var Konge paa Vestmøre, Kysten mellem Langesundsfjorden og Agder. Han var en af Braavalla-Heltene Aar 730 og kaldes den lifske eller grenske.

Ethelred 49988426
med Tilnavnet Mickle, var gift med

Eadburh 49988427

Amelung 49988608
er identisk med Ane Nr. 17965092.

Nebelong 71860488
nævnes som Greve.

Fruela 71865344
af Cantabrien.

Pipin den Lille 71870504
er født 714, og han døde d. 24. September 768 ved Paris. Han var gift med Bertha af Laon 71870505
der døde d. 13. Juli 783. Pipin den Lille blev 741 majordomus over Neustrien, Burgund og Provence sammen med Broderen Karlomann, og 747 blev han Eneherre, da Karlomann gik i Kloster. Han afsatte 752 med Pavens Samtykke den sidste Merovinger og lod sig krone til Konge paa en Rigsforsamling i Soissons og blev senere salvet af Bonifacius. Han fravristede 756 Longobarderkongen Aistulf Eksarkatet og gav det til Paven. Det blev Grundlaget for den senere Kirkestat.

Imma 71870507
døde formodentlig 790. Hendes Gemal var muligvis en Greve Gerold, som i 779 forekommer i Kraichgau sammen med sin Hustru Imma. Imma nævnes 786, da hun sammen med Sønnen Greve Gerold undertegnede et Dokument i Nagold.

- Isenbrand 71870508
 var gift med Irmentrud. Han var Herre til Althoff i Schwaben og var ligesom Faderen Greve i Thurgau. Han deltog 810-811 i et Tog mod Tortosa.
- Ingarm 71870546
 nævnes som Greve.
- Earlmund 99910160
 døde ca. 786. Han var Underkonge i Kent, som dengang ogsaa omfattede Surrey, Sussex og Essex.
- Halvdan Hvitbein 99911168
 var gift med
Aasa Øysteinsdatter 99911169
 Halvdan Hvitbein var Konge i Danmark og Konge paa Solør efter Morfaderen. Han blev siden Herre over flere Omraader, bl.a. Romerike og Toten, hvor han døde.
- Eirik Agnarsson 99911170
 var Konge paa Vestfold og døde før 680.
- Hildebrand 143720976
 var majordomus.
- Pedro 143730688
 Hertug af Cantabrien er en Efterkommer af den vestgotiske Konge Recared I.
- Karl Martel 143741008
 er født ca. 690, og han døde d. 22. Oktober 741. Han havde som majordomus den virkelige Magt i Austrasien og Neustrien, de to vigtigste af de Provinser, hvori det merovingiske Rige da var delt. I 717 sejrede han over Neustrierne, og da disse i 719 genoptog Angrebet besejrede han dem igen. Han førte en lang Række Krige, og i Aarene 717-719 samlede han hele Frankrig. Efter at have erobret Provence beredte han sig til at drage over Alperne for at værne Paven mod Longobarderne, men døde d. 22. Oktober 741 i Kirsey ved Oise.
- Charibert 143741010
 Greve af Laon, var efter al Sandsynlighed Søn af den Bertrada, som stiftede Klostret Prüm og havde givet Klostret Gods af sine rige Naboejendomme.
- Nebi 143741014
 allemannisk Folkehertug, overgav 720 St. Galls Celle i Karl Martels særlige Varetægt.
- Warin 143741016
 Greve af Althoff, forekommer 754-775 som Greve i Thurgau og 764 som Greve i Linzgau.
- Edba 199820320
 har formodentlig levet ca. 765.

Olav Tretelja 199822336
døde 640. Han var Konge i Sverige fra 623 til 640, da han blev indebrændt ved Vennan. Olav Tretelja var gift med Solveig, en Datter af Kong Halvdan Gulltann i Solør.

Eysteyn Haardraade 199822338
var Konge over flere Fylker, bl.a. Romerike og Toten.

Pipin af Heristal 287482016
med Tilnavnet den Yngre, døde d. 16. December 714 i Jüpelle. Han var Hertug i Brabant 685 og majordomus over Austrasien under Theodorik III, Clodovech III og Childebert III. Efter Sejren ved Testri 687 vandt han ogsaa Magten i Neustrien og Burgund. Han vilde efterlade sin Stilling til en umyndig Sønneson, men det blev hans vægte Søn, Karl Martel, der fik Magten efter hans Død. Han var gift med Plestrudis, og han havde Elskerinden Alpais.

Houching 287482038
døde muligvis før 709. Han var Broder til de allemanniske Hertuger Lantfried I og Theobald.

Eoppa 399640640
har antagelig levet ca. 740.

Inqjald Ildraade 399644672
var Konge i Sverige 565-623. Han udryddede alle Smaakongerne i Sverige og brændte til Slut inde paa Råningen i Mälaren.

Ansegis 574964032
blev myrdet 685. Han var gift med

Begga 574964033
der døde d. 17. December 694 i Klostret Audane ved Maas. Ansegis var Markgreve ved Schelde, og gennem sit Giftermaal med Begga blev han Hertug i Brabant. Han var endvidere majordomus hos Kong Childerich II og regnes som Stamfader for Karolingerne.

Gotfred 574964056
var Hertug af Alemanien 642. Han nævnes 708, da han i Cannstatt skænkede en Gave til St. Gallen.

Ingild 799281280
døde 712. Han var Broder til Westsaxonkongen og tilhørte en Gren af Huset Cerdec.

Arnulf af Metz 1149928064
er født ca. 582 i Laye-Saint-Christophe, og han døde d. 16. August 640 som Munk i Remiremont. Han var gift med Doda af Sachsen. Arnulf af Metz var i sine yngre Aar ved Theodebert II af Austrasiens Hof, hvor han blev forbedret til Statstjeneste under Ledelse af majordomus Gundulf. Han erhvervede sig snart Kongens Tillid i saa høj Grad, at han fik Forvaltningen over et Omraade, der var 6 Gange saa stort som det, der sædvanligvis blev betroet en majordomus. Arnulf var en af det austrasiske Riges dygtigste Statsmænd, men han længtes efter at trække sig tilbage fra Verden og blev saa i 612 Biskop i Metz, hvor han var til 627. Han svingede sig op til Spidsen af den austrasiske Adel og dermed til den øverste i Staten sammen med sin Ven Pipin af Landen. Tanken om at gennemføre en Verdensforsagelse fik stadig større Magt og han trak sig tit tilbage til en stille Eneboerliv i Vogeserne for til sidst at opgive Bispedømmet for at blive i sit landlige Skjul som Eneboer til sin Død.

- Pipin af Landen 1149928066
døde 639. Han var gift med
- Ida af Schelde 1149928067
Pipin af Landen var den første Greve eller Hertug i Brabant 615, og han var majordomus hos Dagobert I, hvem han støttede sammen med Biskop Arnulf af Metz.
- Coenred 1598562560
var Underkonge og har vel levet omkring 690.
- Arnold 2299856128
Markgreve af Schelde, døde 601. Han var gift med
- Oda af Schwaben 2299856129
der døde d. 28. Oktober 640. Oda blev Helgen, og hun ligger begravet i S. Quen.
- Karlomann 2299856132
var majordomus og døde 615.
- Coelwald 3197125120
antages at have levet ca. 665.
- Ansebert 4599712256
var Markgreve ved Schelde. Han var gift med Blitilde. Ansebert var enten Søn af Ferreolos eller Vaubert, der begge var Sønesønner af Chlodio, som var Konge i Franken 425-445.
- Karl 4599712264
nævnes som Greve af Brabant.
- Cuthulf 6394250240
antages at have levet omkring 640.
- Cuthwine 12788500480
antages at have levet ca. 615.
- Ceawlin 25577000960
døde 593. Han var Konge over Vestsachserne i England og deltog med sin Far i Slaget ved Beraubyrig i Nærheden af Malborough i 556. Han tog Silchester og besejrede Jutes i Kent ved Wimbledon i 568. Ved en Sejr ved Deorham i 577 erobrede han Gloucestershire, og i 583 plyndrede han den øvre Sevrendal. Han blev drevet tilbage af Waldiserne og blev berøvet Herredømmet ved sin Nevøs, Ceolric's, Erobring og led i 562 Nederlag ved Wanborough og faldt i Kamp 593.
- Cynric 51154001920
døde ca. 560. Han var Konge over "The Gewissas" eller Vestsachserne. Han var muligvis Søn, eventuelt Sønesøn, af Cerdic, som han skal have efterfulgt i 534. Ifølge Traditionen slog han Briterne ved Searogyrig i 532.

*Slægten
fra
Egebjerggaard*

I Aaret 1682 blev Christoffer Eriksen (se Anetavlen) indstævnet for Voer Herredsting, idet han nægtede at betale forskellige Ydelser og hævdede at have adelige Privilegier.

I Sagens Akter gengives en Række gamle Privilegier og Adkomster paa Egebjerggaard, og da man tilsyneladende staar over for en almindelig, jævn Bondeslægt, giver disse et Fingerpeg om, at der maa knytte sig ganske særlige Omstændigheder til Slægtens Oprindelse.

Forskellige Dokumenter i Viborg Landstings Dombøger, Kancelliets Brevbøger og Horsens By's Tingbog m.fl. giver da ogsaa Bevis for, at Christopher Eriksen nedstammer i lige Mandslinie fra Holger Rosenkrantz til Boller.

Netop paa de Tider kæmpede Danmarks Højadel for at bevare Miljøet, bl.a. støttet af Loven, der gjorde den Adelsmand eller Kvinde arveløs, som dristede sig til at indgaa Ægteskab med ufrie Borgere, og en Gennemgang af de gamle Adelslægters Stamtaavler viser da ogsaa ganske tydeligt, hvorledes man ved passende Ægteskaber længst muligt bevarede Slægtens sociale Niveau, og Slægten paa Egebjerggaard skylder da heller ikke sin fornemme Herkomst et saadant upassende Ægteskab fra Højadel og ned i Bondestanden.

Holger Rosenkrantz var efter sin første Hustrus Dod Enkemand i ca. 10 Aar, og i denne Periode levede han sammen med Kirsten Nielsdatter, med hvem han som før omtalt havde Børnene: Gabriel, Christopher og Diana.

Da Holger Rosenkrantz skulde giftes med Karine Christoffersdatter Gyldestjerne, blev det ogsaa aktuelt for ham at skaffe Kirsten Nielsdatter og hendes smaa Børn standsmæssig Underhold. Formodentlig har Holger Rosenkrantz søgt Raad hos Kongen, som var hans nære Ven og sikkert har været fuldt vidende om Holger Rosenkrantz' mere intime Forhold. Dette resulterede i første Omgang i et kongeligt konfirmeret Skøde af 12. Oktober 1565, hvori Holger Rosenkrantz tillagde Kirsten Nielsdatter og hendes Børn en Gaard i Egebjerg, kaldet Egebjerggaard, og et "Gaardseje" paa Lundum Mark med adelig Frihed for hende, hendes Børn og Efterkommere paa samme Gods, "saa frit, som Adelen have det, allerfriest i Danmark", som det hedder i Slutningen. Ordlyden opgives noget forskellig i de enkelte Kilder, men det originale Skøde er formodentlig det, som Holger Rosenkrantz' Søn, Otto Christopher Rosenkrantz til Boller, fremlagde paa Viborg Landsting d. 24. September 1656 under en Proces om Egebjerggaard-Slægten Friheder. Skødet har følgende Ordlyd:

"Wi Friedrich dend Anden med Guds Naade, Danmarchis, Norgis, Vendis och gottis Konning, Hertug udi Sleswig Helsteen Stormarn og Dytmersken, Grewe udi Oldenborig och Delmenhorst gior alle vitterligt, at oss elske-

lige Holgier Rosenkrantz till Boller, wor Mand Raad och Embedzmand paa vort Slodt Skanderborig hafuer berettet for oss, at hand hafde ladet kio- be en Bundegaard udi wort Land Nør Jutland, udi Vort herret i Hansted Sogen i Eggebierig Skov beliggende, med et Gaardtzeze paa Lundum March udi samme herret, och forne gaard och gaardzeze hafuer hand med ald sin Renthe och rette Tilliggelse indtet undertaget, gifuet en Quinde, som en Tid lang hafuer været hoes hannem, ved Nafn Kiersten Nielsdatter, och hun det nu self udi Verre hafuer. Sammeledis hafuer wi af worr Synderlig Gunst och Naade undt och gifuet och nu med dette vort aabne Breff under och gifuer forne: Kirsten Nielsdatter en Gaard och Oranne (Ornum) øde Møllested, ligendis imellem Egebierig och Hansted Marck, huilchen forne gaard, gaardzeze och Møllested med ald dieris Eyendom Rendte och Rette Tilliggelse, Ager och Eng Skauf och Marck, fischevand och Fægang, voldt och tørdt, Dam og Dams sted udi sin høyeste flademaal aldelis indtet undertagit, huor det helst er eller nefnis kand, som den nu tilligger och Arildstiid tilligget, forne: Kirsten Nielsdatter udi hindis Liufs tiid, och hindis Børn, om di hindis Død ofverlevendis worder, huilcke Brefue wi af worr synderlig Gunst och Naade, fuldbyrder Samtøche och Stadfæeste, Ved dieris fulde Magt at blifue, ved alle dieris Ord och punkter och Article, som de udi alle Maader indholder och uduiser. Sammeledis hafue vi af Gunst och Naade undt och tilladt, och nu med dette vordt obne breff under och tillader forne Kirsten Nielsdatter och bemeldte hendes Børn och dieris ægte Liufsarfvinger maae och skall hafue och beholde forne gaard, gaardzeze, och Møllested, quit och fri for ald Landgilde Toug och Tønge udi alle Maader, saa frit, som Adelen hafuer aller friest dieris Jordeguodtz her udi Riget, och dersom saa skete, at forne: Kiersten Nielsdatter forne hindis Børn efverlevendis worder, skal kun forskrevne guodtz hindis Liufs tiid eftersom forskrefvet staa niude och beholde, och efter hindis Død och Afgang skal det komme igien till Holger Rosenkrantz eller hans Arvinger. Sammeledis att dersom det begifuer, at forne Kirsten Nielsdatters Børn dør och afgaar uden ægte Liufsarfvinger, da skal forne gaard, gaardzeze och Møllested med ald sin Renthe och Tilliggelse indtet undertaget udi nogen Maader være faldet til Holger Rosenkrantz eller hans Arfvinger, og di det at skulle maa hafue, Nyde- og beholde med saadan Friheder, som forskrefvet staa, til Vindisbyrd hafuer vi ladet henge wort Zignet her neden for dette vort obne Breff.

Gifuet paa vort Slodt, Kjøbenhafn d. 12. Octobris Aar 1565.

Friedrich."

I Tiden før Danske Lov foregik Erhvervelsen af en Ejendomsret paa en meget omstændelig Maade. Man maatte først henvende sig til Herredstinget og lyse sin Adkomst der 3 Gange, hvorefter Adkomsten skulde lyses til Landstinget. Rigets Kansler udfærdigede derpaa et kongeligt Stadfæstelsesbrev og fire Dombreve, der tilkendte Sagsøgeren den paagældende Ejendom. Disse Breve blev tinglyst paa tilsvarende Maade. Derefter erhvervedes en Stævning til Rettertinget med 1 Aars og 6 Ugers Varsel, og efter Udløbet af denne Frist en ny Stævning med 6 Ugers Varsel. Saafrømt der stadig ikke meldte sig nogen, som ansaa sig for forurettet, meddelte Rettertinget Ejendomsdommen i Form af et Laasebrev, der satte Sagen "evindeligt Tielse" paa. Et saadant Laasebrev blev i Holger Rosenkrantz' Navn udstedt paa Trykkevælde Slot d. 30. August 1572. Laasebrevet har følgende Ordlyd:

"Wij Frederich thend Anden med Gudz Naade vel Giøre alle witterliggt, att for oss wor Skichet os Elskel. Holger Rosenkrantz till Boluer, wor Mand Raadt och Stadtholder udi wortt landt Nørre Juttlandz wiise budt med Tingsvidtne aff Wor herridz ting och Wiburg Landstingt, liudendis paa thette effterschrefne hans Gaardt och goudz, Først en hans Hoffuit gaardt liggendis ij forne Waar herret i Hanstedt sogen, kaldis Egiebierrgaardt, som Peder Michelsen nu udi boer Och i thet øde byggestedt i Lundum Och i Thend Oneng (gl. Dansk: Ovnum) endett offuer all Londum marck, Item thend gaardt i Egiebierr Niels Pedersen iboer, Item een gaardt ibidem Søfren Knudtzen nu iboer, item en gaardt ibidem Knud Andersen iboer, Item en Mølle liggendis mellem Egebierr och Hanstedt Mk., kaldis Egebierr Mølle, som Poul Møller nu iboer. Medt alle thisse forne gaardte, toffter, Byggesteder Oneng endett och Mølle medt Møllendam och Damsbund och Ejendom mett alle theris Rethes Tilliggelse schouff marck fiiskevand och fægang, watt och thuert, inthet undertagitt inden Marck och uden, som ther till thenne Dag tilligger, Och forne Holger Rosenkrantz och hans thiener huer i haand hefføet och besiddelse haffuer eller med Rette burde att tilligge, Och bemelder forne Tingsvitner, att forne hans Foged haffuer standitt ther och tillbøditt om ther var nogen Mand som Kvinde, sig nogen lodt, Deel eller Rettighedt till eller udi nogett af thisse forne Gaarde, goudz, Byggesteder, Oning, toffter —————deel, Mølle eller Eyendom, som forskrefuet stander Enthen for Kiøb pantt, loed haffue will, werre sig i huadt thet er eller helst neffnis kand. Tha bødtt hand sig udi alle Rette ther om och ville pleye med huer Loug och Rett. Och ingen ther er fremkommen, ther hafde nogitt ther imodt att sige i nogen Maade, som samme Tingsvitne therom ydermere uduiser och indeholder Huilche breffue wii nu stadfæste och wedt theris fulde Magtt

Hogers' Register
 1750
 No. 1000



The following is a list of names and their respective entries:
 1. [Name] 1750
 2. [Name] 1751
 3. [Name] 1752
 4. [Name] 1753
 5. [Name] 1754
 6. [Name] 1755
 7. [Name] 1756
 8. [Name] 1757
 9. [Name] 1758
 10. [Name] 1759
 11. [Name] 1760
 12. [Name] 1761
 13. [Name] 1762
 14. [Name] 1763
 15. [Name] 1764
 16. [Name] 1765
 17. [Name] 1766
 18. [Name] 1767
 19. [Name] 1768
 20. [Name] 1769
 21. [Name] 1770
 22. [Name] 1771
 23. [Name] 1772
 24. [Name] 1773
 25. [Name] 1774
 26. [Name] 1775
 27. [Name] 1776
 28. [Name] 1777
 29. [Name] 1778
 30. [Name] 1779
 31. [Name] 1780
 32. [Name] 1781
 33. [Name] 1782
 34. [Name] 1783
 35. [Name] 1784
 36. [Name] 1785
 37. [Name] 1786
 38. [Name] 1787
 39. [Name] 1788
 40. [Name] 1789
 41. [Name] 1790
 42. [Name] 1791
 43. [Name] 1792
 44. [Name] 1793
 45. [Name] 1794
 46. [Name] 1795
 47. [Name] 1796
 48. [Name] 1797
 49. [Name] 1798
 50. [Name] 1799

dømmer i alle ordt och Puncter, som the uduiser och indeholde, for biu-
dendis alle huem the helst erre forne Holger Rosenkrantz eller hans Arffuin-
ge paa forne gaardt goudz eller nogen theris Retthe tilliggelse hinder el-
ler forfang att giøre eller i thend Sag i nogen Maade att u forrette, saa
længe nogen kommer for oss medt bedre Beuisning paa vorth Retterthing.

Datum Tryggevælde 3otodie Augustii Aq 1572."

Holger Rosenkrantz synes at have været Kurator for Kirsten Nielsdatter
og Værge for Børnene indtil sin Død, og i Tiden derefter fik Egebjerggaard-
folkene af Kongen flere Privilegier.

Kirsten Nielsdatter har formodentlig forladt Boller umiddelbart efter,
at hun havde faaet tillagt Egebjerggaard m.m. Gods, og er vel sammen med
sine Børn flyttet til Egebjerggaard, hvor der dog endnu i 1572 boede en
Peder Michelsen som Bruger. Selv har hun ikke haft saa megen Indsigt i
Landbrug, at hun har kunnet styre sit Gods, hvorfor hun ganske sikkert har
haft en Foged eller en Bestyrer til at klare den daglige Drift, og helt u-
tænkeligt er det vel ikke, at hun efter sin Ankomst til Egebjerggaard har
indgaaet Ægteskab med den Peder Michelsen, som i 1572 staar opført som
Gaardens Bruger.

I Retsakter fra Aar 1700 siges det, at hun havde opladt Egebjerggaard
for begge sine Sønner, og dette maa antages at være sket 1585-1590, idet
Sønnen Christopher i 1594 optræder i Nim. Ved Arvedelingen imellem Børnene
synes det til Gaarden hørende Fæstegods at være blevet fraskilt, men siden
er det paa en eller anden Maade blevet erstattet af 6 jordløse Huse i Ege-
bjerg By og et øde Møllested, hvis Jorder vistnok blev lagt ind til Hoved-
gaarden. Egebjerggaard var paa de Tider en anselig Gaard af Størrelse som
2-3 almindelige Bondergaarde der paa Egnen, og ved Matrikuleringen 1688
blev dens Hartkorn ansat til 17 Tdr. 5 Skp. 2 Fjdk. 1 Alb. Gaarden har sik-
kert af Holger Rosenkrantz været tænkt som et tilstrækkeligt økonomisk
Fundament for hans Slægfredsonners Adelskabs Bevarelse.

Gabriel Holgersen blev den af Børnene, som kom til at føre Slægten vi-
dere paa den privilegerede Egebjerggaard, hvor Mandslinien forblev indtil
1749. Gabriel Holgersen førte i sit lange Liv - han blev op imod 100 Aar
gammel - adskillige Processer med Sognets Tiendeejer Kjeld Brochenhuus paa
Lerbæk. Den første af disse Processer blev ført i Aaret 1605 paa Voer Her-
redsting. Kjeld Brochenhuus kunne ikke forstaa, at Bonden Gabriel Holger-
sen kunne slippe for at svare Tiende af sin Gaard, hvad alle hans Stands-
fæller maatte, men d. 26. Juni 1605 afsagde Herredsfogeden Niels Sorensen i
Overby Dom i Sagen gaaende ud paa Frifindelse for Gabriel Holgersen for
den rejste Tiltale, alene paa Grundlag af hans Mors kongelige Privilegium

fra 1565.

Gabriel Holgersens ægteskabelige Forhold er lidt uklare. Han synes første Gang at have været gift med en Datter af Erik Pedersen i Kørup, som var af den adelige Slægt Gjødese på Rask. I dette Ægteskab har han haft mindst 3 Børn, nemlig Sønnen Holger Gabrielsen, der først var Præst i Stouby og siden i Hylke, Sønnen Erik Gabrielsen, som førte Slægten videre på Egebjerggaard, samt en Datter Anne Gabrielsdatter, som var gift med Jens Ottosen i Eldrup. I 1623 var Gabriel Holgersen gift med en Maren Hansdatter, som da var Forstanderinde for Børnehuset i København. Hun indsendte d. 11. September 1623 en Klage til Kongen over, at hendes Mand og Ægtehusbonde Gabriel i Egebjerg i Stjernholm Len "ligger i et slemt og forargeligt Levned med en løsagtig Kvinde ved Navn Anne Albrits (muligvis Datter af Albrecht Christophersen (Serling), en Adelsmand, hvis Enke Bodil Munk i 1616 boede i Rodvedgaard i Hansted Sogn), og at de havde avlet Børn sammen". Lensmanden Laurits Ebbesen fik derefter Befaling til at undersøge Sagen, og dersom det virkelig forholdt sig som anført, skulle han rejse Tiltale mod dem begge og tage Dom over dem og lade dem straffe. Ifald det skulle vise sig, at Anne Albrits havde større Skyld end Gabriel, skulle han sende hende til Tugt- huset i København og iøvrigt lade ham straffe, som det sig hør og bør. Det ser ud, som om der i dette Forhold har været i alt Fald 2 Sønner, nemlig: Anders Gabrielsen, som 1650 var nærværende på Skiftet efter Faderen, og som i 1682 boede i Egebjerg, og en Søn Otto Gabrielsen, som i 1685 var bo- sat i Serritslev.

Hvornaar Maren Hansdatter døde vides ikke, men efter hendes Død, da Ga- briel Holgersen selv var i en fremskreden Alder, giftede han sig med Kirsten Nielsdatter, med hvem han vist ingen Børn havde.

I 1641 skødede han 1/3 af Egebjerggaard til Sønnen Erik Gabrielsen, som allerede nogle Aar havde været gift med Anne Sørensdatter, der var Søster til Clemen Sørensen, Ridefogeden på Boller, som siden kom til at varetage mange af Slægtens Interesser.

Den 18. November 1646 skødede Jens Ottosen i Eldrup på sin Hustrus Veg- ne hendes Lod i Egebjerggaard til Erik Gabrielsen, og samme Aar, d. 15. April, udstedte Gabriel Holgersen et Pantebrev på 300 Rdlr. til Clemen Sø- rensen på Boller, samtidig med at han skødede en Trediepart af Gaarden til ham. Allerede i Aaret 1648 døde Erik Gabrielsen, og Anne Sørensdatter gif- tede sig kort efter med Jens Knudsen på Hjordbjerggaard, hvortil hun flyt- tede med sine smaa Børn.

Gabriel Holgersen siges at have overlevet Sønnen Erik Gabrielsen, men hvor længe er det vanskeligt at afgøre. Han siges endog at have levet endnu

i 1656 og da at have været til Stede paa Viborg Landsting, da hans Halvbroder Otto Christopher Rosenkrantz stod frem og forsvarede sine Slægtninges Privilegier, men dette kan dog ikke være Tilfældet, idet samme Kilde et andet Sted oplyser, at Gabriel Holgersens Enke Kirsten Nielsdatter giftede sig igen med Niels Nielsen paa Rodvedgaard og i dette Ægteskab fik 2 Døtre. Altsaa maa Gabriel Holgersen være død meget hurtig efter sin Søn.

Inden Gabriel Holgersens Død var hele Egebjerggaard blevet pantsat til Clemens Sørensen paa Boller, og denne bortforpagtede Gaarden til Borger Peder Gjordsen fra Horsens i Perioden 1653-1659 for en aarlig Afgift paa 100 Rdlr. Efter denne Forpagtnings Udløb synes Egebjerggaard at være blevet overtaget af Christoffer Eriksen, der saa i Aaret 1666 fik udstedt Skøde paa Gaarden af Moderen Anne Sørensdatter, der da boede paa Hjordbjerggaard. Kort Tid herefter indgik Christoffer Eriksen Ægteskab med Anne Nielsdatter fra Rodvedgaard, en Datter af Gaardmand Niels Nielsen og Hustru Kirsten Nielsdatter.

Den 6. Juni 1672 skete der for Christoffer Eriksen og hans nærmeste det ubehagelige, at Præstesønnen Hans Christensen, Sneptrup, efter et Besøg paa Egebjerggaard, styrtede af Hesten i en Gyde tæt ved Gaarden og paadrog sig saa svære Kvæstelser, at han den næste Morgen afgik ved Døden i Christoffer Eriksens Stue. I Dagene derefter blev Christoffer Eriksen, hans Hustru, Tjenestefolk og en Del Naboer indgaaende afhørt om Tragedien, og de noget langtrukne Akter herom i Voer Herreds Tingbog viser, at Myndighederne havde en svag Mistanke om, at Christoffer Eriksen indirekte var Skyld i Hans Christensens Styrt fra Hesten, men Vidnerne erklærer dog, at Christoffer Eriksen og Hans Christensens Samvær forinden var foregaaet i Venskab og Fordragelighed.

Det er ikke helt klarlagt, hvor mange Søkende Christoffer Eriksen havde, men i en Proces 1656 i Viborg Landsting siges det, at han havde Broderen Søren Eriksen, som da boede paa Hjordbjerggaard hos Moderen. Ogsaa den Gabriel Eriksen, som døde 1702 i Horsens, synes at være Søn af Erik Gabrielsen, og desuden var der Sønnen Laurids Eriksen, som ca. 1675 overtog Hjordbjerggaard efter sin Mor og Stedfaderen, der samtidig blev hans Svigerfader, idet han giftede sig med Karen Nielsdatter, en Søster til Christoffer Eriksens Kone, Anne Nielsdatter. Moderen, Kirsten Nielsdatter, havde jo efter at være blevet Enke efter Gabriel Holgersen paa Egebjerggaard giftet sig med Niels Nielsen i Rodvedgaard. Efter hans Død i 1685 giftede hun sig med Ladefogeden paa Hanstedgaard, Peder Rasmussen, og d. 18. December samme Aar gav Laurids Eriksen paa Hjordbjerggaard paa sine Børns Vegne

Afkald til Peder Rasmussen paa Børnenes Arv efter Niels Nielsen.

I Mellemtiden var der sket det, at før omtalte Clemen Sørensen, Foged paa Boller, var afgaaet ved Døden paa Ussinggaard, og da der i Foraaret 1679 blev afholdt Skifte efter ham, mødte Brødrene Christoffer og Laurids Eriksen op og krævede af Boet udleveret de Dokumenter, som Clemen Sørensen i sin Tid var blevet overladt i Kraft af hans Formynderskab for deres Søster Anne Sørensdatters Børn. Det drejede sig om en lang Række Dokumenter af forskellig Art, og Brødrene krævede Boets Kurator til Regnskab for Formynderskabet. Af denne Skifteakt fremgaar det endvidere, at de Dele af Egebjerggaard, som i sin Tid var blevet pantsat til Clemen Sørensen, endnu paa dette Tidspunkt ikke var blevet indløst. En Svigersøn til den afdøde Clemen Sørensen, Niels Jensen paa Ussinggaard, overtog paa sin Hustru og Søkendes Vegne Pantet i Egebjerggaard. I Anledning af Brødrenes Fordringer i Clemen Sørensens Bo afsagde Voer Herredsting en Dom gaaende ud paa, at Clemen Sørensens Fordringer paa Egebjerggaard var saa store, at Retten ikke kunde tilkende Brødrene de krævede Dokumenter.

Den 11. December 1685 blev der afholdt Skifte efter Christoffer Eriksen i Egebjerggaard, og kort Tid derefter giftede Anne Nielsdatter sig med Søren Rasmussen fra Rodvedgaard, der saa flyttede ind paa Egebjerggaard.

Den 12. Maj 1686 blev Egebjerggaard synet og takseret af Voer Herreds Vurderingsmænd, som fandt ud af, at Gaarden led af stor Brøstfældighed. Paa Isterhuset fattedes der Loft under 14 Fag, og Taget paa den ene Side af Huset var saa raaddent, at der skulde bruges 24 Traver Langhalm til dets Udbedring. Endvidere behøvedes der Materialer til en Værdi af 6 Rdlr. for at istandsætte Vindskeden paa Husets Gavl samt en Tylt Lægter, og til Reparation af Husets 2 faldefærdige Skorstene vilde der medgaa 1 Slettedaler. Det vilde koste 1 Mk. at reparere Vinduerne i Stuen, Bageovnen var brøstfældig for 3 Slettedaler, og Gulvet over Kælderen manglede Fjælde til en Værdi af 2 Mk. Paa det vestre Hus manglede Stolper under 12 Fag for 3 Slettedaler samt 1 Bjælke til 5 Mk., og til Gavlen og Vindskeden paa samme Hus fattedes 1 Dusin Bjælker. Sluttelig anførtes det, at det vilde koste 2 Slettedaler at faa Brønden sat i Stand.

Kort Tid efter, at dette Syn var blevet foretaget, afstod Anne Nielsdatter og hendes Mand Egebjerggaard til Sonnen Erik Christoffersen, hvorefter de flyttede til hendes Fodegaard, Rodvedgaard, hvor hendes Mor, Kirsten Nielsdatter, indtil da havde boet. Anne Nielsdatter og Søren Rasmussen flyttede i Aaret 1704 til en Gaard i Korup i Tamdrup Sogn, som Sonnen Niels Christoffersen havde giftet sig ind i. Der døde Anne Nielsdatter 1719, og hendes Mand Søren Rasmussen døde der i 1727.

I Anne Nielsdatters første Ægteskab var der Sønnen Erik Christoffersen, der som tidligere nævnt overtog Egebjerggaard efter Moderen, og endvidere var der Sønnen Søren Christoffersen, som var Ungkarl og tjente hos Broderen indtil dennes Død 1700, hvorefter han overtog Egebjerggaard, hvor han endte sine Dage 1749. Han siges Tid efter anden at være blevet en velstaaende Mand, og han indgik Ægteskab med Præstedatteren Franziska Ullerika fra Hasted. Desuden var der en Datter Hanne Marie Christoffersdatter, hvis Mand, Niels Madsen paa Vaabensholm, d. 7. Juni 1698 paa Voer Herredsting gav Afkald paa sin Hustrus Vegne paa Arv efter hendes Forældre. Denne Niels Madsen boede i Begyndelsen af 1700-Tallet paa Rodvedgaard.

Endelig var der Sønnen Niels Christoffersen, der som tidligere nævnt giftede sig ind i en Gaard i Korup i Aaret 1703. Han opholdt sig endnu i 1699 paa sin Fødegård og stævnede da Svogeren, Niels Madsen paa Rodvedgaard, for Gæld beløbende sig til 36 Slettedaler. I 1700 førtes der paa Voer-Nim Herredsting en langvarig Proces mellem afdøde Erik Christoffersens Arvinger paa Egebjerggaard og deres Frænde, Niels Jensen paa Ussinggaard, der rettede flere Anklager mod Erik Christoffersens Enke, Birgitte Pedersdatter, og hendes Svoger, Søren Christoffersen. Bl.a. var Niels Jensen utilfreds med, at hans Slægtninge, som beboede den Gaard, havde Pant i, nægtede at svare Skat og Tiende, hvad han som en ufri Mand var pligtig til og derfor mente, at hans Slægtninge ogsaa burde svare. Ved den Lejlighed blev de i Tidens Lob afsagte Domme vedrørende Slægtens Friheder fremlagt, og af Sagen fremgaar det endvidere, at Christoffer Eriksens Born i Aaret 1692 havde indløst en Del af Niels Jensens Pant i Egebjerggaard.

Der er ikke fundet nogen egentlig Dom i denne Sag, men det ser ud, som om Slægten endnu engang har hævdet de nedarvede Rettigheder og Friheder, som siden forblev uantastet i Søren Christoffersens Tid som Ejer af Egebjerggaard.

Efter hans Død blev Gaarden delt imellem hans Døtre, nemlig en Datter, gift med en Vagtmester i Nim, og en Datter, gift med Morten Tonnesen Staal, en Degneson fra Vær, som i Aarene efter Søren Christoffersens Død boede paa Egebjerggaard, men som i Aaret 1753 solgte sin Kones Halvpart i Gaarden til en fjernere Slægtning, Jens Pedersen, Møller i Tolstrup Mølle. Denne Møller var gift med en Datterdatter af Niels Christoffersen i Korup. Gaarden blev derefter udparcelleret i flere mindre Ejendomme, men blev atter samlet af fornævnte Jens Pedersens Sonnesons Son, Jens Peter Møller, hvis Slægt besad Gaarden indtil 1918.

Som nævnt havde Gabriel Holgersen endvidere Sønnen Holger Gabrielsen, der først var Præst i Stouby og siden i Hylke. Han nævnes bl.a. d. 5. De-

cember 1633, da han sammen med Svigerfaderen Niels Findsen i Gammelby, blev stævnet for at have indespærret Frantz Mortensens Kone, Mette Olesdatter af Vejle.

Holger Gabrielsen efterlod sig 8 Børn: 1. Lene Holgersdatter, gift med Rasmus Pedersen Toxen, Præst i Løsning-Korning. 2. Anne Lisbeth Holgersdatter, vistnok gift med Mads Frandsen i Ejer. 3. Niels Holgersen, Præst i Gangsted-Sovind, gift med Maren Jensdatter. 4. Anders Holgersen, Forpagter paa Hanstedgaard og Ejer af Ørskovgaard, gift med Kirsten Johansdatter. 5. Margrete Holgersdatter, gift første Gang med Mads Jørgensen Sommer, Præst i Stouby 1634-1640, og gift anden Gang med hans Efterfølger Henrik Jørgensen. 6. Maren Holgersdatter, gift med Anders Lauritsen Stourup, Raadmand i Fredericia. 7. Karen Holgersdatter, gift første Gang med Jens Lauritsen Handbjerg, Nr. Omme, gift anden Gang med Jens Olufsen, Præst i Nr. Omme. 8. Marie Holgersdatter, gift med Jens Pedersen Bredal, Præst i Klouborg, Tyrsting og Grædstrup.

Flere af Holger Gabrielsens Børnebørn blev Præster, bl.a. Maren Holgersdatter og Anders Lauritsen Stourups Son, Frands Andersen Stourup, som blev Præst paa Hirtsholmene. Denne Frands Andersen Stourup omtales 1704 af Biskop Jens Bircherod, som forsømmelig i Embedet, idet han ofte lod en anden oplæse noget af en Postil for Menigheden, naar han enten selv var bortrejst eller ikke gad prædike. Han forsømte ogsaa at besøge de syge, til hvilke han blev kaldt. Biskoppen anmodede derfor d. 2. Juni 1704 Prousten i Horns Herred om at undersøge Forholdene, og d. 17. August tog han selv over til Hirtsholm, hvor han fandt Ungdommen "ganske slet funderet i Kristendoms-kundskaber", men Menigheden vilde dog ikke udtale sig til Ugunst for Præsten, hvorfor Bircherod maatte nøjes med at give ham en Formaning.

Som nævnt arvede Christopher Holgersen sammen med Gabriel Egebjerggaard efter sin Mor, men ret længe forblev han ikke i Gaarden. Allerede i Aaret 1594 optræder han i Nim, hvor han besad en Krongaard. Han blev da, ifølge et Brev af 5. Februar 1594 fra Kongen til Lensmanden paa Stjernholm, fritaget for at svare 2 Ørtug Korn af sit Landgilde, og d. 4. Marts 1598 fik Lensmanden Besked om, at Christopher Holgersen i Nim, der af Lensmanden var forordnet til at være Foged i Nim Birk "og som desuden besværes meget af Kongens Folk og Tjenere, som stedse kommer til ham" indtil videre maatte være fri for at svare Landgilde af sin Gaard.

Den 3. Februar 1609 bevilgede Kongen, at Christopher Holgersen, der havde forpligtet sig til at vedligeholde de 2 Hanstedbroer, maatte oppebære Brokorn heraf, og han foreholdt Hads og Voer Herreders Beboere at yde dette i rette Tid i Christopher Holgersens Hus, saafremt de ikke vilde straf-



"Detaillie af Prædikestolen i Nim Kirke"



*"Christoffer Holgersen og Hustrus
Ligsten i Nim Kirke"*

fes for Ulydighed. Christopher Holgersen og Hustru Maren Pedersdatter skænkede i Aaret 1614 til Nim Kirke en Prædikestol, hvorpaa deres Initialer og Vaaben er aftegnet.

Den 28. Februar 1617 blev Christopher Holgersen af Kongen forlenet med Halvparten af Kongetienden af Nim Sogn, som var $2\frac{1}{2}$ Ørtug Rug og $2\frac{1}{2}$ Ørtug Byg aarlig.

Christopher Holgersen synes at være død i Aaret 1622, idet Kongen 1623 bevilgede Maren Pedersdatter den Gaard kvit og frit, som hendes Husbond havde beboet med de tilhørende Tiender og Broafgifter, imod at holde Gaarden ved Hævd og Magt.

Den 11. August 1629 bevilgedes Forpagtningen af Hansted Bro til Borgmester Ernst von Baden i Horsens, og d. 7. Marts 1631 indgav Maren Pedersdatter en Klage til Kongen over, at Brokornet var blevet hende frataget. Kongen gav d. 9. Juli 1631 Lensmanden Befaling til at undersøge, om Maren Pedersdatter havde vedligeholdt Broen vedbørligt, og om hun ikke, som det berettes, har opladt samme Korn for andre.

Christopher Holgersen og Maren Pedersdatters ældste Søn, Holger Christophersen, var Skriver paa Aakær Slot; en anden Søn, Frederik Christophersen, blev Birkefoged i Nim Birk efter Faderen og beboede den samme Gaard, der uden Tvivl er identisk med den senere saakaldte Kongsgaard. Frederik Christophersen dræbte sin Broder og maatte romme. Dette er aabenbart sket i Aaret 1640, thi d. 8. Januar 1641 fik Henrich Wulfsen von Mekkelburg, Kongens Staldknægt, Lov til at tage Frederik Christophersens frarømte Gaard i Besiddelse, dersom han kunde faa lavet en mindelig Ordning med Frederik Christophersens efterladte Hustru.

Frederik Christophersens Søn, Anders Frederiksen Nimb, der var Raadmand i Korsør, blev Stamfar for en talrig Efterslægt.

Diana Holgersdatter blev gift 1580 med Peder Poulsen fra Torsted, sammen med hvem hun d. 23. Marts 1580 fik Livsbrev paa en Gaard i Elling, kaldet Tingstedmølle, og en Ødegaard samme Sted. Peder Poulsen maa være død før 1630, da Diana Holgersdatter dette Aar opfores i Skanderborg Slots Jordebog som Ejer af 2 Gaarde i Elling, som hun siges at have "ad gratiam".

Det er vanskeligt at afgøre, hvorvidt Diana Holgersdatter havde Born, men noget peger paa, at dette var Tilfældet. Andre Ting kunde tyde paa, at hun efter Peder Poulsens Død giftede sig igen.

Livsbrevet for Diana Holgersdatter og hendes Mand havde kun Gyldighed i deres Levetid, hvorimod hun synes omkring Aar 1630 at have afstaaet Gaarden til en Eske Pedersen, som siden fik Skøde paa den. Diana Holgersdatter

selv boede imidlertid i en lang Aarrække herefter paa Gaarden, men oplod den, ifølge Skanderborg Lensregnskaber for 1642-1643, for en Niels Clausen, som svarede 40 Rdlr. i Indfæstning af samme.

Eske Pedersen var gift med Karen Hansdatter og havde med hende flere Born, bl.a. en Son Christopher Eskesen, som ca. 1655 overtog sin fædrene Gaard. Men forinden dette var sket, havde Faderen, Eske Pedersen, i 1652 pantsat Gaarden til Herredsfoged Jonas Hansen i Elling, gift med Katrine Hansdatter, som vist var en Søster til Eske Pedersens Kone, Karen Hansdatter. Dele af Pantet blev snart efter indløst af Christopher Eskesen, men atter igen pantsat til Jonas Hansen. Ikke desto mindre loubod Christopher Eskesen d. 7. Maj 1669 sin iboende halve Selvejgaard i Elling til sine Frænder, nemlig Søsken Peder og Karen Eskesdatter i Elling, og til Peder Madsen i Tolstrup-Tammestrup og hans Son Holger Pedersen. At Navnet Holger forekommer i Slægten tyder paa, at Eske Pedersen alligevel maa have været en Son eller en Svigersøn af Peder Poulsen og Diana Holgersdatter. Det er værd at bemærke, at Diana Holgersdatters Brodersøn Erik Gabrielsen ogsaa har en Son Christopher; det kan næppe være andre end Farbroderen Birkefoged Christopher Holgersen i Nim, der er opnævnt, saa han har sikkert haft et godt Navn i Slægten.

Da Christopher Eskesens pantsatte Gaard i mange Aar forblev uindløst, blev den betragtet som Jonas Hansen og hans Borns Ejendom. Det var Sønnen Zakarias Jonassen, som arvede Gaarden. Jonas Hansen havde en Datter, Olivia Jonasdatter, som ca. 1670 blev gift med Christen Pedersen Bi i Borup, og en af hendes Dotre, Karen Christensdatter Bi, blev i Aaret 1703 gift med Niels Christoffersen fra Egebjerggaard; han blev siden Gaardmand i Kørup i Tamdrup Sogn, jævntor Mandsstammen paa Egebjerggaard. Og hermed er Ringen sluttet, idet Niels Christoffersens Oldefar var Broder til Diana Holgersdatter, hvis Gods Karen Christensdatter Bi igennem sin Mor var Arving til.

Efterkommere
efter
Eskild Rasmussen
og
Johanne Nielsdatter

I. Dødfødt Dreng

d. 4. November 1848.

II

II. Kristiane Eskildsen

født d. 24. Januar 1850 i Saksild, død d. 9. December 1893 i Odder, gift d. 24. Januar 1877 i Saksild med Jens Nielsen, Boelsmand, født d. 2. Marts 1848 i Neder Randlev, død d. 20. Juni 1903 i Odder, Søn af Husmand Niels Sørensen (Krømmer) og Hustru Kirsten Jensdatter. J.N. var gift anden Gang med Marie Bjerggaard.

Bosat: Odder Mark pr. Odder.

J.N. var Tækkemand og Boelsmand paa Odder Mark og drev her en Ejendom paa 14 Tdr. Land, som 1904 overtoges af Sønnen Eskild.

A. Eskild Johannes Nielsen, Gaardejer, født d. 9. Oktober 1877 i Odder, død d. 9. December 1952 i Hundslund, gift d. 29. April 1904 i Fruering med Barbara Andrea Timmermann, født d. 27. Juli 1880 i Virring, Fruering, Datter af Tømrer og Snedker Jakob Peter Timmermann Andreassen og Hustru Karen

Knudsen.

Bosat: Hundslund.

E.J.N. arbejdede som Karl hos en Dyrlæge i Odder i 7 Aar, aftjente sin Værnepligt 1900 og overtog 1904 Faderens Ejendom paa Odder Mark; drev denne indtil 1912 og havde efter 2 Aar i Falling og en Tid i Hundslund et Par Gaarde paa Oddereggen, hvoraf den sidste afstodes 1941; købte derpaa Hus i Hundslund.

B.A.T. lærte Husgerning og tjente bl.a. 3 Aar hos en Dyrlæge i Odder og en Tid paa Virring Mølle.

1. Jens Jakob Nielsen, Gaardejer, født d. 14. Marts 1905 paa Odder Mark, gift d. 16. August 1931 i Hundslund med Karen Margrethe Nielsine Mogensen, født d. 24. Marts 1908 i Nørre-Snede, Datter af Husmand Mogens Jensen Mogensen og Hustru Laura Kristine Nielsen.

Bosat: Søvind Mark pr. Søvind.

J.J.N. lærte Landbruget og tjente bl.a. 7 Aar i Hundslund; købte ved Giftermaalet sin nuhavende Gaard, der er paa 13 Tdr. Land.

K.M.N.M. lærte Husgerning og havde bl.a. Plads 2 Aar ved en Hotelejer i Hundslund, afbrudt af 2 Aar paa en Restauration i Horsens.

a. Henner Nielsen, Købmand, født d. 9. Marts 1934 paa Søvind Mark, gift med Ruth.

b. Inger Nielsen, Kontorassistent, født d. 11. Januar 1941 paa Søvind Mark.

Bosat: Søvind Mark pr. Søvind.

2. Karen Marie Nielsen, født d. 13. Oktober 1909 paa Odder Mark, gift d. 29. April 1929 i Hundslund med Mads Peder Pedersen, Gaardejer, født d. 12. September 1902 i Torup, Hundslund, Søn af Gaardejer Peder Madsen Pedersen og Hustru Johanne Frederikke Hansen.

Bosat: Torup pr. Hundslund.

K.M.N. lærte Husgerning, var hjemme indtil sit 17. Aar og tjente derefter 2 Aar hos sin tilkommende Svigerfar.

M.P.P. besøgte Elbæk Efterskole 1916, lærte Landbruget og tjente som 20-aarig en Tid ved en Morbroder, var Elev paa Vallekilde Højskole Vinteren 1921-1922 og overtog 1929 Faderens Gaard paa 17 Tdr. Land.

a. Erna Johanne Pedersen, Tandtekniker, født d. 6. Marts 1934 i Torup, Hundslund, gift d. 26. December 1958 i Hundslund med Jørgen Julsgaard Jørgensen, Trikotagehandler, født d. 11. Februar 1927 i Herning, Søn af Trikotagehandler Chr. Julsgaard Jørgensen og Hustru Marie Kjær.

Bosat: Valdemarsgade 12, Aalborg.

3. *Elna Gudrun Marie Nielsen*, født d. 21. Marts 1913 paa *Odder Mark*, gift d. 29. April 1939 i *Hundslund* med *Verner Hansen*, Mælkehandler, født d. 17. Juli 1914 i *København*, Søn af Landmand *Michael Hansen* og Hustru *Karoline Kristensen*.

Bosat: *Laasby*.

E.G.M.N. lærte Husgerning og tjente bl.a. 1 Aar paa *Guldagergaard* i *Hundslund*, 2 Aar hos Søsteren i *Torup* ved *Hundslund*, 1 Aar ved en Lærer i *Hornsyld* og en kort Tid ved en Kontorchef i *Horsens*; opholdt sig derpaa hjemme indtil Giftermaalet.

V.H. var Elev paa bl.a. *Søbæk* og *Bækkelund Andelsmejerier* og udlærtes 1934; virkede som Mejerist ved *Aalborg Mælkekompagni* 1934-1935, af-tjente sin Værnepligt ved *Søværnet* 1935 og var derefter Mejerist paa *Bækkelund Andelsmejeri* indtil 1937; besøgte *Dalum Mælkeriskole* Vint-eren 1937-1938, var en Tid paa *Taaning* og senere *Laasby Andelsmejeri* og har siden 1950 kørt Mælketur for sidstnævnte Mejeri.

a. *Sonja Hansen*, født d. 31. August 1945 i *Hammel*.

B. *Johanne Kirstine Nielsen*, født d. 2. Maj 1880 i *Odder*, gift d. 17. Juni 1908 i *Maribo* paa *Lolland* med *Magnus Olai Jacobsen*, Mejerist, født d. 29. Juni 1882 i *Bergen, Norge*, død d. 6. September 1959 i *Roskilde*, Søn af Lærer *Magnus Jacobsen* og Hustru *Olivia*.

Bosat: *Ballerup Byvej 252, Ballerup*.

J.K.N. lærte Husgerning og tjente som Husbestyrerinde paa forskellige Gaarde paa *Nordsjælland*.

M.O.J. udlærtes som Mejerist i *Norge*, kom som 19-aarig til *Danmark* og var i 2 Aar Mejeribestyrer paa et Mejeri paa *Lolland*; flyttede til *Roskilde* og havde her fra 1915 Mejeriudsalg; byggede senere dette om til Købmandsforretning og afstod 1939 denne til Sønnen *Frithjof*.

1. *Aase Liv Jacobsen*, født d. 5. Oktober 1908 i *Roskilde*, gift d. 5. Oktober 1935 i *Roskilde* med *Ernst William Frederiksen*, Specialarbejder, født d. 4. April 1909 i *Lyngby*, Søn af Vaskeriejer *Christian Frederiksen* og Hustru *Anna Sofie Nielsen*.

Bosat: *Bangsbovej 75, Vanløse*.

Aa.L.J. udlærtes som Ekspeditrice indenfor Manufakturbranchen, tog Handelseksamen og supplerede denne med Sprogundervisning i Engelsk og Tysk; havde Ansættelse ved et Firma i Roskilde i 7 Aar og ved ét i Glostrup, ligeledes i 7 Aar; virkede derefter som Vikar ved forskellige Manufakturhandlere og har siden 1960 været deltidsbeskæftiget ved Fa. Georg Prener, København. - Aa.L.J. var Medlem af Bestyrelsen for H.K. i Roskilde 1928-1935; gennemgik 1959 Kursus paa Roskilde Højskole.

E.W.F. arbejdede efter Skolegangen i 28 Aar som Cementstøber, afbrudt af et Ophold paa Roskilde Højskole 1929 og af Militærtjeneste ved Infanteriet 1930-1931; gennemgik et 3-årigt arbejdsteknisk Kursus og blev derefter Radioarbejder ved To-R Radio A/S. - E.W.F. er Bestyrelsesmedlem i Boligforeningen Bangsbo samt i socialdemokratisk Vælgerforening i Vanløse.

a. Ernst Christian Frederiksen, Ingeniør, født d. 7. August 1937 i København.

Bosat: Bangsbovej 75, Vanløse.

b. Niels Eskild Frederiksen, Tømrer, født d. 23. November 1942 i København.

c. Else Hanne Frederiksen, Elev, født d. 23. November 1942 i København.

2. Odd Magnus Jacobsen, Styrmand, født d. 12. Juli 1910 i Roskilde, død d. 27. November 1951 i U.S.A., gift i Maj 1931 i Hellerup med Gudrun Wiedemann, født d. 5. December 1909, Datter af Murermester Wiedemann. Bosat: 290 Stanley Ave., Staten Island, New Jersey, U.S.A.

O.M.J. sejlede som 15-årig med Skoleskibet Georg Stage og derefter med forskellige Fragtskibe; tog Styrmandseksamen ca. 1930, virkede senere som Styrmand ombord i Skoleskibet Danmark og fik ca. 1935 Ansættelse som Lods i Byen Charlotte Amalie paa Sct. Thomas; sejlede efter den anden Verdenskrig som Styrmand for Fa. Standard Oil, New Jersey, og døde 1951 paa Atlanterhavet.

a. Leif Jacobsen, født d. 12. Februar 1932 i Roskilde.

Bosat: Japan.

b. Tove Jacobsen, født d. 15. August 1935 paa Sct. Thomas, gift med Laurents Post.

3. Ruth Jacobsen, født d. 26. Juli 1911 i Roskilde, gift d. 15. December 1945 paa Frederiksberg med Mogens Verner Jensen, Kioskejer, født d. 23. Marts 1913 i København, Søn af Juliette Jensen.

Bosat: Rensdyrvej 8, Gladsaxe pr. Søborg.

R.J. arbejdede fra sit 17. til sit 24. Aar paa et Sukkervarelager, var hjemme i 2 Aar og havde derefter Plads i Huset fra 1939 og indtil Giftermaalet.

M.V.J. udlærtes 1936 som Møbelpolstrer i København, arbejdede som Svend indtil 1944 og havde derefter forskelligt løst Arbejde indtil 1949; har siden 1951 haft Bladkiosk i Gladsaxe.

4. Eli Jacobsen, gift med Joel Toivola.

Bosat: Finnish Legation, 224 Hayarkon Street, Tel-Aviv, Israel.

5. Hjørdis Jacobsen, født 1914, gift med Leo Katze Nielsson, Isenkræmmer.

Bosat: Jyllingevej 21, Vanløse.

6. Frithjof Jacobsen, Købmand, født d. 16. Marts 1916 i Roskilde, gift d. 14. April 1940 i Roskilde med Grethe Henriette Jensen, født d. 10. Januar 1918 i Roskilde, Datter af Plejer John Chr. Jensen og Hustru Karen Andersen.

Bosat: Ballerup Byvej 252, Ballerup.

F.J. stod i Lære 1930-1934 og arbejdede derefter som Kommiss indtil 1939; overtog Faderens Forretning, solgte denne 1950 og købte samme Aar Købmandsforretning og Ejendom i Ballerup.

G.H.J. tog Realeksamen i Roskilde 1934, udlærtes som Kontorassistent og havde Plads som saadan indtil Giftermaalet.

a. Inger Jacobsen, stud. mag., født d. 14. Januar 1942 i Roskilde.

b. Verner Jacobsen, Lærling, født d. 14. September 1945 i Roskilde.

c. Birgit Jacobsen, født d. 25. December 1955 i Ballerup.



*Kristiane Eskildsen
Jens Nielsen
(II)*



*Eskild Johannes Nielsen
Barbara Andrea Timmermann
(II A)*



*Johanne Kirstine Nielsen
Magnus Olai Jacobsen
(II B)*

III. Mette Katrine Eskildsen

født d. 9. Oktober 1853 i Saksild, død, gift d. 27. November 1874 i Saksild med Søren Borregaard Jensen, Husmand og Træskomand, født d. 26. Februar 1844 i Skibbild, Nøvling, død, Søn af Gaardmand Jens Madsen og Hustru Mariane Jensdatter.

Bosat: Saksild pr. Odder.

M.K.E. ses ikke at være død i Saksild før 1927.

S.B.J. nævnes endnu 1913 som Husmand i Saksild.

A. Eskild Marius Jensen Borregaard, Landpostbud, født d. 26. August 1875 i Saksild, død d. 4. Marts 1944 i Odder, gift d. 16. September 1903 i Odder med Marie Cecilie Rasmussen, født d. 24. November 1876 i Torrild, død d. 29. December 1950 i Odder, Datter af Karetmager Jakob Rasmussen og Hustru Ane Rasmussen.

Bosat: Odder.

E.M.J.B. virkede som Landpostbud i Odder fra 1906 til 1942, var meget musikinteresseret og var i en Aarrække Formand for Musikforeningen.

1. Agnethe Katrine Borregaard, født d. 8. August 1904 i Odder, gift d. 10. Maj 1934 i Saksild med Peder Marinus Krogh, Snedker, født d. 10. Maj 1893 i Grenaa, Søn af Indremissionær Ernst Pedersen Krogh og Hustru Ane Kirstine Sørensen.

Bosat: Lillegade 5, Odder.

A.K.B. virkede som Ekspeditrice i Odder Andels-Svineslagteris Udsalg samt i Vejle og i Fredericia; havde desuden Plads 2 Aar i Huset i København.

P.M.K. stod i Lære som Snedker i Skive og Hadsund og udlærtes 1912; aftjente sin Værnepligt ved Infanteriet 1913 og genindkaldtes til Sikringsstyrken 1914 og 1915-1917; arbejdede som Svend i Hadsund i nogle Aar og har de sidste 38 Aar været ansat paa Odder Andels-Svineslagteri.

a. Villy Krogh, Repræsentant, gift med Elva Danvad.

Bosat: Skolebakken 5, Aarhus.

V.K. og E.D. har 3 Børn.

b. *Gunnar Krogh, Overmontør, gift med Vera Frandsen.*

Bosat: Engvej 104, Dragør.

G.K. og V.F. har 1 Barn.

2. *Søren Borregaard, født d. 18. Oktober 1906 i Odder, gift med Gerda Rasmussen.*

Bosat: 1490 Holmder Rd., So. Euclid 21, Ohio, U.S.A.

S.B. og G.R. har 2 Børn.

3. *Alfred Jørgen Borregaard, Tandlæge, født d. 18. Januar 1909 i Odder, gift med Kristine Gudmundsdatter.*

Bosat: Austuevej 2, Isafjordur, Island.

A.J.B. og K.G. har 3 Børn.

4. *Jakob Anker Baarreagaard, Tandlæge, født d. 22. Januar 1914 i Odder, gift d. 18. November 1950 i København med Tove Agnete Pille, Tandlæge, født d. 25. September 1914 paa Herregaarden Fodbygaard, Fodby, Datter af Godsejer Hans Pille og Hustru Ella Frederiksen.*

Bosat: Strandvejen 10, København Ø.

J.A.B. tog Studentereksamen fra Aarhus Katedralskole 1932 og dimitteredes 1935 fra Danmarks Tandlægehøjskole, København; virkede som Tandlæge paa Grønland 1939-1945, var paa Stuedieophold i U.S.A. 1947-1949 og har siden 1950 praktiseret som Paradentose-tandlæge i København.

T.A.P. dimitteredes fra Danmarks Tandlægehøjskole 1937 og har siden 1947 drevet selvstændig Praksis i København.

a. *Hans Anker Baarreagaard, født d. 29. Juni 1951 i København.*

B. *Mariane Johanne Jensen Borregaard, født d. 4. September 1877 i Saksild, død d. 11. Marts 1930 i Aarhus, gift d. 22. Maj 1904 i Saksild med Karl Ebbesen, Mælkehandler og Arbejdsmand, født d. 19. August 1880 i Grundvad, Rødding, død 1951, Søn af Husmand Ebbe Jensen og Hustru Maren Katrine Jakobsen.*

Bosat: Aarhus.

1. *Mary Katrine Ebbesen, Trikotagehandler, født d. 30. August 1905 i Aarhus.*

Bosat: Kastelsvej 4, Roskilde.

M.K.E. udlærtes inden for Trikotagebranchen og arbejdede forskellige Steder i Aarhus indtil sit 26 Aar, afbrudt af 1 Aar i en Manufakturhandel i Esbjerg; havde Ansættelse 1 Aar i Slagelse, en Tid i Vejle og 5 Aar i Nykøbing M. og blev derefter 1942 ansat ved Crome & Goldschmidt, Roskilde; arbejdede her i 12 Aar og etablerede 1954 egen Trikotageforretning i Clermontgade, Roskilde.

2. *Ebba Sørine Ebbesen*, født d. 3. Oktober 1908 i Aarhus, død d. 30. September 1940 i København, gift d. 10. November 1937 i Aarhus med Anker Skibbild Lindgaard, Maskinmester, født d. 19. Oktober 1907 i Aarhus, Søn af Skomager Jens Peter Lindgaard og Hustru Ane Katrine Borregaard Jensen.

Bosat: Skaffervej 7, København NV.

E.S.E. lærte Husgerning og havde Plads i Aarhus og i København; var derefter Husbestyrerinde hjemme indtil Giftermaalet.

A.S.L. tog Præliminæreksamen og stod derefter i Lære som Maskinarbejder ved Møllebygger Madsen, Randers, i 2 Aar, og ved Atlas Akts., København, i 3 Aar; var paa Maskinistskole 1930, tog Maskinmestereksamen og sejlede indtil 1948 for D.F.D.S.; har siden været ansat som Værkstedskontorassistent ved samme Rederi.

- a. *Ebba Lindgaard*, født d. 29. September 1940 i København, gift med Anders Ladefoged Møller, Seminarieelev.

3. *Sonja Martha Ebbesen*, født d. 4. Oktober 1910, gift d. 3. Juli 1943 i Saksild med Anker Skibbild Lindgaard.

Bosat: Skaffervej 7, København NV.

S.M.E. tog Realeksamen i Aarhus, var Elev i en Broderiforretning i 6 Aar og bestyrede derefter 1935-1941 Schou's Udsalg i Sdr. Ringgade, Aarhus; virkede de sidste Aar inden Giftermaalet som Husbestyrerinde for sin Svoger og tilkommende Mand.

- C. *Johannes Jensen Borregaard, Barber*, født d. 9. September 1879 i Saksild, død d. 9. Juli 1952 i Inglewood, Californien, gift d. 27. Juni 1905 i Luck, Wisconsin, med Karen Sofie Elizabeth Hansen, Lærerinde, født d. 14. Marts 1885 i Rønnebæk ved Næstved, Datter af Christian Johan Hansen

og Hustru Inger Marie Nielsen.

Bosat: 418 W. Buckehorn, Inglewood, Californien, U.S.A.

J.J.B. og Hustru boede først i Staten Wisconsin, U.S.A., flyttede derpaa til Staten Saskatchewan, Canada, boede her indtil ca. 1921 og vendte derefter atter tilbage til Wisconsin.

1. Mervin Alton Burger, Distriktsleder, født d. 15. April 1906 i Luck, Wisconsin, gift d. 2. Juni 1927 i Waseca, Minnesota, med Edith L. Bartelt, født d. 7. Marts 1901 i Waterville, Minnesota, Datter af Dampkedelbygger Albert F. Bartelt og Hustru Ella.

Bosat: 2120 Juno Ave., St. Paul 16, Ramsey, Minnesota, U.S.A.

M.A.B. blev uddannet inden for Mejeribranchen og virkede som Mejerist i 16 Aar i Minnesota og Kansas; har siden 1945 været ansat ved National Butter Division of National Dairy Products Corp. som Produktionsleder, senere Distriktsleder. - M.A.B. er Medlem af Masonic Lodge, Macalester Presbyterian Church, Minnesota Creamery Operators and Managers Assn. Treasurer og af Minnesota Dairy Technology Society.

E.L.B. virkede inden Giftermaalet som Stenografdame.

a. Joyce Elaine Burger, født d. 16. Marts 1928 i Waseca, Minnesota, gift med Spencer C. Nagel, ansat ved Shell Oil Co.

Bosat: 34 North Albert, Mount Prospect, Illinois, U.S.A.

b. Ruth Marie Burger, født d. 6. Juli 1930 i Waseca, Minnesota, gift med Elmer Busch, Kontorassistent ved Postvæsenet.

Bosat: 2508 Pillsbury Ave., So. Minneapolis, Minnesota, U.S.A.

c. Mary Kay Burger, født d. 22. December 1935 i Waseca, Minnesota, gift med Roderick D. Blanchard, Sagfører.

Bosat: 108-62ND Ave., So. Minneapolis, Minnesota, U.S.A.

2. Ardyce Maurine Burger, født d. 16. Juni 1909 i Osakis, Minnesota, gift d. 1. September 1939 i Los Angeles, Californien, med Edward Fred Emmel, Flyvekontrollør, født d. 25. Maj 1913 i Akron, Ohio, Søn af Redskabsbygger George Arthur Emmel og Hustru Alete Hess.

Bosat: 5341 West Boulevard, Los Angeles 43, Californien, U.S.A.

A.M.B. var Elev paa High School i Frederic, Wisconsin, og besøgte derefter et Handelskollegium i Minneapolis; virkede som Sekretær indtil Giftermaalet.

a. Thomas Chadbourne Emmel, Studerende, født d. 8. Maj 1941 i Inglewood, Californien.

b. John Frederick Emmel, Studerende, født d. 10. August 19.. i Los Angeles, Californien.

3. Alva Burger, Skolesygeplejerske, født d. 22. Marts 1915 i Gull Lake,

Saskatchewan, Canada, gift d. 21. Juli 1939 i Los Angeles med Dwight Robert Cashion, Regnskabsfører, født d. 26. Juni 1914 i Hennessey, Oklahoma, Søn af Købmand og Bankier Carl Orin Cashion og Hustru Anna Tryon.

Bosat: 4237 Teesdale Ave., North Hollywood, Californien, U.S.A.

A.B. gennemgik High School og uddannedes 1936 fra Abbott Hospital og Janney Childrens i Minneapolis; tog Registered Nurses Certificate, vendte tilbage til College 1956 og tog 1960 Bachelor of Science Degree og Public Health Certificate fra Los Angeles State College; har nu Ansættelse ved Los Angeles' Skolevæsen som Skolesygeplejerske paa 2 Skoler. - A.B. har i en Aarrække deltaget aktivt i Foreningsliv og udnævntes 1957 til Æresmedlem af National Congress of Parents and Teachers Association for sit Arbejde med Ungdomsforeninger.

a. James Dwight Cashion, Studerende, født d. 27. Maj 1943 i Inglewood, Californien.

b. Cheryl Lee Cashion, Studerende, født d. 28. November 1946 i Los Angeles, Californien.

4. Norman John Burger, Maskinhandler, født d. 17. November 1917 i Gull Lake, Saskatchewan, Canada, gift d. 14. August 1942 i Los Angeles med Lorraine Clara Held, født d. 5. Februar 1919 i Stillwater, Minnesota, Datter af Farmer Julius Waldemar Held og Hustru Clara Dorothea Soens. Bosat: 10164 Lev. Ave., Pacoima, Californien, U.S.A.

N.J.B. arbejdede fra sit 18. Aar ved Maskinhandel i Californien og købte ca. 1950 egen Forretning.

a. Norman John Burger jr., født d. 18. December 1945 i Los Angeles.

b. Karen Anne Burger, født d. 2. November 1948 i Los Angeles.

c. Barbara Jean Burger, født d. 5. Oktober 1950 i Los Angeles.

D. Karoline Jensen Borregaard, født d. 28. Oktober 1882 i Saksild, gift d. 11. Maj 1913 i Saksild med Jens Andersen, født d. 28. Februar 1889 i Odder, død d. 3. Januar 1951 i Viby J., Søn af Boelsmand Poul Andersen og Hustru Eriksine Elisabeth Jensen.

Bosat: Skjoldsgade 5, Aarhus.

1. *Anna-Lise Borregaard Andersen, født d. 24. Januar 1917 i Aarhus, gift d. 31. August 1947 i Viby J. med Søren Martin Jensen, Banearbejder, født d. 6. Februar 1910 paa Bøgeskov Mark, Gullev, Søn af Arbejdsmand Niels Peder Jensen og Hustru Ane Marie Madsen.*
Bosat: Arkonagade 12, København V.
A-L.B.A. lærte Husgerning og tjente i bl.a. Aarhus og København; besøgte Vallekilde Højskole Sommeren 1941, lærte at sy og arbejdede den sidste Tid før Giftermaalet paa Systue.
S.M.J. havde efter Skolegangen Plads ved Landbruget indtil sit 21. Aar, arbejdede ved et Gartneri indtil 1940 og har siden haft Ansættelse ved D.S.B. som Banearbejder.
 - a. *Kirsten Borregaard Jensen, født d. 25. Juni 1948 i København.*
 - b. *Preben Borregaard Jensen, født d. 27. April 1950 i København.*
2. *Elsa Borregaard Andersen, født d. 6. December 1918 i Aarhus, gift d. 19. Juli 1942 i Viby J. med Robert George Mikkelsen, Røntgentekniker, født d. 16. Februar 1919 i Hadsten, Søn af Snedkermester Anders Mikkelsen og Hustru Anna Kirstine Jørgensen.*
Bosat: Holken 16, Hasle pr. Aarhus.
E.B.A. tog Realeksamen 1934, fik Ansættelse som Kontorassistent ved Statsbanernes Signaltjeneste i Aarhus 1935 og virkede her i 10 Aar.
R.G.M. tog Realeksamen 1934 fra Hadsten Realskole, stod i Elektrikerlære 1934-1939, arbejdede en kort Tid som Svend i Silkeborg og aftjente derefter sin Værnepligt ved Infanteriet i Odense 1939-1940; var Skrivemaskinemekaniker en Tid og havde derpaa Ansættelse ved Statsbanernes Signaltjeneste i Aarhus indtil 1943; fik da Ansættelse som Røntgentekniker ved Siemens Røntgen A/S, Aarhus.
 - a. *Bjørn Borregaard Mikkelsen, født d. 27. November 1945 i Aarhus.*
 - b. *Anders Borregaard Mikkelsen, født d. 19. Juni 1953 i Hasle ved Aarhus.*
3. *Esther Borregaard Andersen, født d. 5. September 1920 i Aarhus, gift d. 25. Marts 1950 i København med Jens Henning Kristian Jensen, Stationsbetjent, født d. 22. Marts 1922 i Gørlev paa Sjælland, Søn af Viktualiehandler Jens Peder Jensen og Hustru Ingeborg Pedersen.*
Bosat: Sømosevej 18, Skovlunde.
E.B.A. lærte Husgerning og havde forskellige Pladser; var bl.a. Servitrice paa Hotel Ansgar, København, i 5 Aar.
J.H.K.J. arbejdede fra sit 14. til sit 19. Aar paa en Mineralvandsfabrik i Slagelse, aftjente sin Værnepligt ved Søværnet 1943, fik Ansættelse i Næstved ved D.S.B. 1944 og har siden 1946 arbejdet ved Kø-

benhavns Godsbanegaard.

a. Claus Borregaard Jensen, født d. 7. September 1950 i København.

b. Hans Peder Borregaard Jensen, født d. 15. Juli 1953 i København.

E. Martha Katrine Jensen Borregaard, Lærerinde, født d. 7. Juli 1885 i Saksild, død d. 7. Oktober 1961 i København.

Bosat: Duevej 106, København F.

M.K.J.B. tog Præliminæreksamen fra Odder Realskole, virkede 1903-1910 som Privatlærerinde, bl.a. paa Falster, dimitteredes 1914 som Lærerinde fra Silkeborg Seminarium, fik 1915 Ansættelse ved Københavns Kommune og virkede her indtil 1950, afgik da med Pension.

F. Marie Jørgine Jensen Borregaard, født d. 1. September 1888 i Saksild, død d. 29. Januar 1889 samme Sted.



*Mette Katrine Eskildsen
Søren Borregaard Jensen
(III)*



*Eskild Marius Jensen Borregaard
Marie Cecilie Rasmussen
(III A)*



*Karl Ebbesen
(III B)*



*Johannes J. Borregaard
(III C)*



*Martha K.J. Borregaard
(III E)*