



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

EN SLÆGT BANG

fra

Sjørring sogn (Hundborg Herred)

om

Niels Jensen Bang, født 1817,
og hustru
deres forfædre og efterkommere

NORDISK SLÆGTSFORSKNING ApS
SKRINGSTRUP, SKALS
1976

Som dybest brønd gi'r altid klarest vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,
saa styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til dens rod forneden;
aartusind toner op i graad og sang,
mens toppen suser imod evigheden.

Vi søger slægtens spor i stort og smaat,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og raat,
i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog
har gemt et gran af slægtens ve og vaade;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gaade.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
naar du mit land, min stamme, frit maa leve,
og skønne sange paa den danske røst
maa frie, stærke sjæle gennembæve.
Da staar en ny tids bonde paa sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,
mens himlen maler blaat sit sommerloft,
og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppe Aakjær.

Forord.

Den velkendte venstrepolitiker konsejlspræsident J.C. Christensen har engang sagt: "Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig saadanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, saa de kan gaa videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt". Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men ogsaa skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den selvfølgelig ogsaa gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid under læsningen faa den tanke: "Hvad glæde har jeg egentlig af en saadan bog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig?" saa husk paa, at vor tid med alle dens nok saa tekniske fremskridt bygger paa fortiden, og at alt - ogsaa en selv - er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt: "Vil mennesket forstaa sig selv og prøve at faa rede paa forudsætningerne for de mange forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, maa han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Det slægts-historiske studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede foretelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab".

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et staasted. Løb bogen igennem og tag den saa frem, naar der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men De kære læser, har

et meget nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets baand, men ogsaa ved Deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f.eks. Sjørring sogn, saa er det - selv om billedet har ændret sig noget - paa de samme gader og veje, slægtens gamle har gaaet, ligesom de bygninger, man passerer, er de samme, som dem ens forfædre har henlevet deres liv' i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet saa-vel mørke som lyse timer.

En slægt som denne kan sætte stærke præg paa den egn eller by, den kommer til at leve i. Det mærkes maaske ikke saa meget i det daglige, men hver dag er da ogsaa kun et lille led i den enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i aar, og disse aar tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som enkeltperson, men blot et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro paa eget værd.

En døgnvise spaar, at om hundred aar er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, naar det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelt-hederne forsvinder, men tilbage staar summen af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner som slægten gav den enkelte at forvalte og give videre.

Til slut skal rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse hvormed udarbejdelsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til oplysninger og udlaan af billeder.

Med ønsket om at denne slægtsbog maa blive til gavn og glæde for nu-levende og kommende generationer.

Skals, den 28. september 1976
Nordisk Slægtsforskning ApS

Orientering.

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit. Første afsnit, anetavlen, omhandler ægteparret Niels Jensen (Bang) og Juliane Elisabeth Marcusdatter med forfædre, medens andet afsnit, efterkommeroversigten, behandler efterkommerne efter nævnte ægtepar.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl.a. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger samt forskellige personal- og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt saa langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og naar en linie standser helt op, maa det derfor forstaas saaledes, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de paagældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. Almindeligvis er i saadanne tilfælde ogsaa omliggende sognes kirkebøger undersøgt.

Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved altsaa ane nr. 6's fader har nr. 12 og moderen nr. 13, nr. 12's forældre har nr. 24 og 25, nr. 13's forældre nr. 26 og 27 etc., hvis man omvendt vil finde f.eks. barnet af ægteparret med numrene 30 og 31, saa halverer man det lige nummer. Barnet er altsaa ane nr. 15 gift med nr. 14, deres barn er nr. 7 gift med nr. 6, deres barn igen nr. 3 gift med nr. 2. For overskuelighedens skyld findes vedlagt en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgaar.

Vedlagt findes endvidere en sol. Medens den skematiske anetavleoversigt redegør for slægtsforbindelsen tilbage i tiden fra stamfaderen (se

ovenfor), giver solen med stamfaderen i midten en oversigt over hans børn, børnebørn og oldebørn, mærket med henholdsvis romertal, store bogstaver og arabertal, og saaledes at laveste tal eller første bogstav i alfabetet er ældste barn i en søskendeflok. I bogens tekst videreføres dette system, saaledes at børn af arabertal er mærket med smaa bogstaver, disses børn med arabertal efterfulgt af en parentes etc. Man opnaar derved, at enhver person i efterkommeroversigten faar sit eget registreringsnummer, et nummer der redegør for forbindelsen tilbage til stamfaderen og dermed for slægtsforbindelsen til alle øvrige nævnte personer. Eksempel: II.F.2.b.. Nummeret angiver, at den paagældende er andet barn af II.F.2., som igen er andet barn af II.F., mens II.F. er sjette barn af II., som er andet barn af stamfaderen. Sætter man sig grundigt ind i dette system, kan man stedfæste enhver af de i efterkommeroversigten nævnte personer i forhold til sig selv.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder iøvrigt, at denne hovedsagelig er udarbejdet paa grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som det ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supplere. Naar stoffet saaledes visse steder kan forekomme lidt mangelfuldt, skyldes dette enten, at de af slægtens medlemmer, der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore mange skriftlige forespørgsler ikke er blevet besvaret.

Hartkorn - landgilde.

Hartkorn var oprindeligt fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hardt" korn i modsætning til havre, "blødt korn".

Forholdene paa de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

| | | |
|-------------------------------|--------|----------|
| 1 td. rug eller byg | 1 td. | hartkorn |
| 1 " gryn eller hvedemel | 2 " | " |
| 1 " hvede eller ærter | 1½ " | " |
| 1 " havre | ½ " | " |
| 1 " humle | ½ " | " |
| 4 læs enghø | 1 skp. | " |
| 12 gæs | 1 td. | " |

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og paa grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den saakaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen paa godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man paabegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret paa jordens ydeevne - boniteten - der sattes i forhold til arealet og saaledes angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed; enge, overdrev og skove takseredes efter udbyttet, de kunne frembringe, f.eks. antal hølæs, græsning, svins-olden m.m. Ogsaa mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmaaling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede aar blev benyttet som basis for grundskatten paa landet, blev den paa grund af jordernes forbedring m.m. efterhaanden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i aarene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang langt mere om-

hyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes $6 \frac{1}{6}$ tdr.land (å 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. Paa Lolland og Falster gik der $9 \frac{4}{5}$ tdr.land og i Ringkøbing amt 45 tdr. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 tdr. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de daarlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

Anetavle
for
Niels Jensen Bang
og
Juliane Elisabeth Marcusdatters
børn

Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage i tiden, og som er udarbejdet paa grundlag af de bevarede danske arkivalier. Maaske skuffes De og finder, at de resultater, der her er opnaaet, er meget sparsomme og mangelfulde og ikke staar i forhold til det, De har maattet betale for denne bog. Muligt er det ogsaa, at De er fuldt tilfreds og finder resultaterne baade gode og fyldestgørende.

Da disse divergerende opfattelser sikkert i de fleste tilfælde skyldes et naturligt manglende kendskab til forskningsarbejdet paa vore arkiver, skal vi her give en kortfattet redegørelse for arbejdets omfang og de kilder, som herunder benyttes.

I Danmark findes fem almindelige statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i København og de fire landsarkiver (dækkende Sjælland og de sydlige øer), Odense (for Fyn m.m.), Viborg (omfattende hele Nørrejylland København ned til Kongeaen). og Aabenraa (dækkende Sønderjylland). I Rigsarkivet opbevares Centraladministrationens arkiver (kongebreve, kancellikorrespondance, folketællinger etc.), medens landsarkiverne rummer de lokale embeders akter (kirkebøger, godsarkivalier etc.).

Den uindviede, der første gang aflægger besøg paa f.eks. landsarkivet i Viborg og her faar lejlighed til at kigge bag kulisserne, vil med største forundring konstatere, at denne store bygning rummer kilometer ved kilometer af boghylder fyldt med haandskrevne bøger og protokoller, prentet med gotisk, en skrift som forekommer nutidsmennesker komplet ulæselig.

I tilslutning til arkivet findes en stor læsesal, ved hvis borde man dagen lang ser folk sidde bøjet over de gamle arkivalier, ivrigt optaget af at grave stof frem om de hedengangne. Her sidder manden, der kun har været her nogle faa gange, og for hvem det hele endnu er saa nyt og uforstaaeligt, hvorfor han holder sig til de nyere kirkebøger. Her finder man den mere drevne amatør, som i flere aar har tilbragt al sin fritid med at forske, som efterhaanden har faaet lært at læse gotisk, og som foruden kirkebøgerne ogsaa gør brug af andre arkivalier. Og endelig sidder her den professionelle forsker, eksperten, som kan spille paa alle strengene, dels fordi han tilfulde behersker gotisk, og dels fordi han kender brugen af alle typer arkivalier og de muligheder, disse giver. For alle tre kategorier gælder imidlertid, at de i deres forskning konstant støder paa problemer og vanskelig-

heder. Størstedelen af tiden gaar da ogsaa med undersøgelser, som giver negative resultater, men saa meget større er forskerglæden, hvis omsider løsningen paa problemerne foreligger.

Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har lagt al sin professionelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes De over resultatet, maa De saaledes huske paa, at det ikke er forskeren, der har svigtet Dem, men derimod de arkivalier, han har haft til sin raadighed.

Hvilke arkivalier, der i det væsentligste er tale om, og hvorfor disse ofte svigter, fremgaar af det følgende.

Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I hvert af Danmarks ca. 1300 sogne har præsterne igennem tiden i disse kirkebøger indført oplysninger om sognets beboere saasom fødsel, daab, konfirmation, vielse, død og begravelse. Kirkebogsføringen blev ved lov paabudt i 1646, og i en snes tilfælde kan den jyske halvø endog opvise endnu tidligere førte og til vore dage bevarede kirkebøger, hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer fra Hjortkær sogn i Sønderjylland. Dette betyder imidlertid ikke, at kirkebøgerne normalt findes fra 1646 og ned til i dag. I de ældste tider førtes kirkebogen nemlig kun i ét eksemplar, der som regel opbevaredes i præstegaarden. Krige, plyndringer, brand og manglende omtanke for disse arkivaliers betydning resulterede i masser af tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Normalt er kirkebøgerne saaledes kun bevaret tilbage til ca. midten af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland findes 50 sogne, hvor alle kirkebøger er gaaet tabt før 1814, det aar hvor der blev paabudt dobbelt kirkebogsføring i samtlige sogne.

Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældre kirkebøger er ret mangelfulde og i perioder slet ikke har været ført, er ting, der vanskeliggør forskerens vilkaar meget.

Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845 er udmærkede hjælpeklender, dersom kirkebøgerne svigter. Især er tællingen fra 1845 af betydning, idet det af denne ogsaa fremgaar, hvor folk er født, medens de øvrige tællinger kun oplyser om navn, alder, stilling, ægtefælle og hjemmeværende børn.

Skøde- og panteprotokollerne fortæller os om ejendomshandeler og optagelser af laan etc. Protokoller af denne art blev paabudt ved forordning af 1738, men en stor del er gaaet tabt. Det siger sig selv, at disse arkivalier

kun har betydning, naar man beskæftiger sig med personer, der ejer fast ejendom, saasom bedrestillede borgere og selvejerbønder.

Fæsteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altovervejende del af landbefolkningen i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden herregaard. Disse protokoller indeholder fæstebrevene, dokumenter, som udfærdigedes hver gang godset bortfæstede en af sine ejendomme. Fæsteprotokollerne er at finde i godsarkiverne og er mange steder bevarede fra første halvdel af 1700-tallet. Ofte maa man imidlertid konstatere, at arkivalier fra det gods, som de paagældende forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gaaet tabt. Det kan nok generelt siges, at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennemførte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvori- mod det er smaat med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.

Skifteprotokollerne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os, hvad folk har efterladt sig ved deres død, samt paa hvilken maade efterlændskaberne fordeles arvingerne imellem. I et skifte vil saaledes afdødes børn være nævnt, en omstændighed der kan tjene som bevis for et slægtsskab, som ellers ikke paa grund af manglende kirkebøger lader sig paavise. Skifteprotokollerne er at finde i de enkelte jurisdiktioners arkiver, i godsarkiverne og i de gejstlige arkiver, alt afhængig af hvilken kategori de paagældende personer har tilhørt.

Tingbøgerne er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre en bondeslægt endnu flere led tilbage - ofte til 1500-tallet. Dette kan f.eks. ske paa den maade, at der opstaar en strid om ejendomsforholdet til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring vil de afgivne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kommer saa ud for, at Peder Jensen fremstaar paa tinge og vidner, at den paagældende mark har tilhørt hans far Jens Pedersen; som har overtaget den fra sin far o.s.v.

Justitsprotokollerne fortæller os, om forfædrene har været indblandet i retssager, medens jordbøgerne og matriklerne giver oplysninger om de enkelte gaardes størrelse, om ejer- og fæsteforhold etc.

Trykte kilder omfatter tidligere trykte stamtavler og anetavler, historiske aarbøger, stater, købstadshistorie, sogne- og egnsbeskrivelser etc.

Hvis man saaledes i en forslægtslinie kommer ind i et miljø, der ligger uden for den egentlige bondestand, det være sig degne, præster, proprietærer, godsejere, herredsfogeder, herredsskrivere, prokuratorer, officerer og underofficerer samt embeds- og bestillingsmænd i by og paa land, saa viser der sig for forskeren gode muligheder for gennem de trykte kilder at finde stof om disse personer og deres forfædre.

Med denne indledning har vi forsøgt saa kortfattet og enkelt som muligt at fortælle lidt om arkivverdenen og de problemer, som møder slægtsforskeren med det formaal at give Dem indblik i arbejdets omfang og bringe Dem en vis viden om slægtsforskning, en viden, som muligvis vil være Dem til gavn ved gennemlæsningen af anetavlen.

1. GENERATION.

Ane 2 Niels Jensen (Bang)

er født den 1. januar 1817 paa Øland Mark, Harring sogn, og han døde den 15. april 1875 i Stagstrup by og sogn.

Han blev døbt den 7. april 1817, og faddere var Christen Vendelboe og dennes datter Kirsten af Harring, Jens Vads hustru fra Snedsted samt tjenestepige Christence Nielsdatter fra Skinnerup.

Niels Jensen (Bang) blev gift den 21. oktober 1845 i Harring Kirke med

Ane 3 Juliane Elisabeth Marcusdatter

Forlovere var snedker Handsche af Dollerup og husmand Anders Jensen paa Øland Mark.

Juliane Elisabeth Marcusdatter er født den 24. december 1824 i Dollerup, Sjørring sogn, og hun døde den 14. december 1901 i Stagstrup.

Hun blev døbt den 26. december 1824, og faddere var Sidsel Rask, Ane Sixhøi, Jens Jensen, Jens Poulsen og Peder Jensen, alle "Bønder af Pastoratet".

Niels Jensen (Bang) var ved ægteskabets indgaaelse snedkersvend, medens Juliane Elisabeth Marcusdatter var skrædderske og opholdt sig hos sin mor og stedfar.

Niels Jensen (Bang) købte i 1847 af broderen Anders deres fødeejendom, et mindre husmandssted paa Øland Mark i Harring sogn af hartkorn 3 skpr. 2 fjdkr. 3/4 alb. Købesummen var 480 rdr. rede sølv, hvortil kom, at Niels Jensen (Bang) skulle overtage broderens forpligtelse til at yde aftægt til moderen, der boede paa ejendommen.

Aaret efter, nemlig den 25. april 1848, mageskiftede Niels Jensen (Bang) ejendommen paa Øland Mark med en ejendom i Stagstrup, som ejedes af en Peder Henriksen, der i den anledning udstedte følgende skøde:

"Jeg underskrevne Peder Henriksen af Stagstrup tilstaar og hermed vitterliggiør at jeg har byttet og mageskiftet, ligesom jeg herved bytter og mageskifter til Tømmermand Niels Jensen Bang af Øland Mark følgende mig tilhørende Ejendomme, som er mig tilskødet under 11 Decbr. 1845, nemlig:

1. Mit eiende og hidtil beboede Huus i Stagstrup med underliggende Eienomme der i den nye Matrikul under No. 11^C er anført til Hartkorn 2 skpr. 2 Fjdkr. 2 1/4 alb. med sammes Anpart Kirke - Korn og Qvægtiende.

2. En Moseparcel, beliggende i Elsted Bye Snedsted sogn, der er parcel No. 4 af Elstedgaard's Ejendomme i Engkjær af nyt Hartkorn under Matr. No. 39 i Elsted, 1/4 alb.
3. Dette imod det bemeldte Niels Jensen Bang under 30 Juni 1847 tilskødede Huus med Tilliggende paa Øland Mark, under Matrikel No. 10, ansat til nyt Hartkorn fri Hovedgaardstaxt 3 Skpr. 2 Fjdkr. 3/4 alb. paa hvilken Ejendom, der er anslaaet til en Værdi af 400 Rdr., i Dag er meddelt mig Mageskifte Skøde samt endvidere mod en Byttesum af 90 Rdr., skriver Halvfemsindstyve Rigsbankdaler.

Og da nu navnte Niels Jensen Bang har fyldestgjort mig for ovennævnte til ham bortbyttede Ejendomme ved som meldt at meddele mig Mageskiftet paa sit Sted paa Øland Mark med Eiendomme samt tillige med Byttesummen 90 Rdr. saa skal de ham ved nærværende Mageskifteskjøde overdragne Eiendomme herefter tilhøre ham med de samme Herligheder, Rettigheder, Byrder og Pligter, hvormed samme har tilhørt mig. Det bemærkes, at saasnart 1/6 Deel af Nationalbankhæftelsen er indfriet, bliver Acrieretten Kjøberens uvedkommende.

Til Bekræftelse under min Haand vidnesfast Stagstrup den 25 April 1848."

Samme dag ses Niels Jensen (Bang) at have udstedt et gælds-brev paa 400 rdr. til aftægtsmand Christen Jacobsen paa Øland Mark, hvilket beløb skulle forrentes med 4% pro anno. Som sikkerhed for beløbet gav Niels Jensen (Bang) 1. prioritets panteret i den af ham samme dag overtagne ejendom i Stagstrup. Det maa formodes, at nævnte laan paa 400 rdr. i forvejen hvilede paa ejendommen paa Øland Mark, og at transaktionen i 1848 blot har været et spørgsmaal om at give Christen Jacobsen sikkerhed i den nye ejendom.

Den 11. juni 1857 ses Niels Jensen (Bang) derpaa af Jens Kortbek Jensen i Stagstrup at have købt parcellen no. 16 af matrikel no. 13 i Stagstrup af hartkorn ½ alb. formedelst en købesum paa 50 rdr.

Niels Jensen (Bang) var nu beskæftiget som snedker og husmand i Stagstrup indtil sin død, hvorefter enken videredrev ejendommen hjulpet af sønnen Jens Christian, der antagelig omkring 1886 overtog den.

I Niels Jensen (Bang) og Juliane Elisabeth Marcysdatters ægteskab var børnene I. Marcussine Christiane, født 1848, II. Else, født 1849, III. Ingeborg, født 1851, IV. Jens, født 1855, død 1858, V. Jens, født 1858, VI. Jens Christian, født 1860, og VII. Kirsten, født 1864. Disse børn og deres efterkommere er nærmere behandlet i bogens 2. afsnit.

2. GENERATION.

Ane 4 Jens Andersen (Bang)

er født den 8. februar 1780 i Sperring, Sjørring sogn, og han døde den 8. juni 1846 paa Øland Mark, Harring sogn.

Han blev hjemmedøbt den 9. februar 1780 og derpaa fremstillet i kirken den 5. marts samme aar; blandt fadderne nævnes Mads Jensen, Anders Hørsted og Poul Madsen af Sperring.

Jens Andersen (Bang) var gift første gang med Bodil Kirstine Christensdatter, der var 10 aar ældre end han, og som døde 1812 i Snedsted og blev begravet den 20. september. Han blev derefter gift den 20. december samme aar i Snedsted med

Ane 5 Else Jensdatter

Forlovere var for ham Niels Christensen Rævborg og for hende Lars Jensen af Restrup.

Else Jensdatter er født omkring den 1. februar 1776 paa Kæret i Lild sogn, og hun døde den 2. august 1849 paa Øland Mark.

Hun blev døbt den 4. februar 1776, og faddere var Hans Mogensen fra Fuglsang, Peder Laursen og Lars Badstue paa Kæret, Johanne Nielsdatter, ligeledes paa Kæret, og Margrete Andersdatter af Frøstrup.

Jens Andersen (Bang)s første vielse er forgæves søgt i Hjørring og Snedsted sogne. Det maa dog antages, at hans første hustru, der var 10 aar ældre end han, ved ægteskabets indgaaelse har været enke og ejer af et husmandssted i Snedsted, som han derpaa har overtaget. Denne ejendom afhændedes et par aar efter, at han var blevet gift igen, og i 1815 flyttede familien nu fra Snedsted til Harring sogn, hvor Jens Andersen (Bang) den 4. august 1815 fik skøde paa et husmandssted paa Øland Mark af gammel hartkorn 4 skpr.

Jens Andersen (Bang) drev nu ejendommen paa Øland Mark indtil 1841, da han den 25. november afhændede den til sønnen Anders med besætning, ind- og udbo formedelst 350 rdr. samt aftægt paa ejendommen, saaledes at sønnen Anders til sine forældre skulle indrette en aftægtsbolig bestaaende af en dagligstue, et lille kammer, et lille køkken og et brændselsrum. Til daglig brug maatte forældrene af ejendommens løsøre udtage en kakkellovn, et stueur, en kiste, fornødent husgeraad samt seng og sengeklæder. Herudover skul-

le sønnen Anders aarligt levere dem "til deres Livsophold" 6 tdr. byg, 4 skpr. havre, 24 pund smør, 24 pund ost, 80 æg, 8 lispund flæsk, et klippet faar, 1 td. kartofler, 6 pund hør, 5 pund tælle, 4 pund uld, 4 ferske torsk, 1 skp. salt, 12 karduser tobak og 8 læs mosetørv af 32 snese samt i haandpenge 10 rdr. Herudover skulle forældrene daglig have leveret 1½ potte frisk sødmælk.

I folketællingen 1845 var ejendommen beboet af sønnen Anders Jensen Bang, 37 aar, hustruen Karen Knudsdatter, 41 aar, parrets tre børn Knud, 7 aar, Bodil Kirstine, 3 aar, og Jens, 5 aar, samt Anders Jensen Bangs forældre Jens Andersen Bang, 66 aar, og Else Jensdatter, 70 aar gammel.

Ane 6 Marcus Christensen

der ogsaa nævnes med efternavnet Christiansen, er født den 27. april 1796 i Tilsted by og sogn, og han døde den 5. december 1833 i Dollerup, Sjørring sogn.

Han blev hjemmedøbt den 29. april 1796 og senere fremstillet i kirken; Maren Christensdatter af Tilsted bar ham til daaben, og faddere var Thomas Christensen, Anders Christensen, Else Olufsdatter og Birthe Marie Christensdatter.

Marcus Christensen blev gift den 27. september 1822 i Thisted med

Ane 7 Ingeborg Christensdatter Munch

Forlovere var købmand Jens Lundorph og skomager Christen Munk, begge af Thisted.

Ingeborg Christensdatter Munch er født ca. 1788, utvivlsomt i Thisted, hvilket ogsaa folketællingen 1845 oplyser. Hendes daab ses imidlertid ikke indført i kirkebøgerne her, antagelig paa grund af en forglemmelse fra præstens side. Hun ses at være død den 26. februar 1867 i Thisted og blev begravet den 5. marts paa Sjørring Kirkegaard.

Marcus Christensen blev konfirmeret 1813 i Tilsted, og det oplyses da, at han var tjenestedreng hos Søren Salmonsens. Senere erhvervede han et lille husmandssted i Dollerup, som han drev, samtidig med at han antagelig har været beskæftiget som daglejer. Om hustruen Ingeborg Christensdatter Munch oplyses det, at hun var distriktsjordemoder i Dollerup. Hun blev i

øvrigt efter Marcus Christensens død gift anden gang den 23. maj 1834 med snedker Jens Christian Hancke fra Thisted, der var født ca. 1806 i København. Parret blev boende i Dollerup, hvor de nævnes i folketællingen 1845, men paa et eller andet tidspunkt maa de derefter være flyttet til Thisted, hvor hun døde.

Den 15. maj 1834 blev der paabegyndt skifte efter Marcus Christensen, der foruden enken efterlod sig børnene Juliane Elisabeth og Lars. Boets registrering og vurdering fortæller, at familien har været temmelig fattige. Blandt de registrerede effekter kan nævnes: et bord, fire stole, et sengested, en kakkellovn, et ur, en spinderok, en garnvinde, fem stentalerlkner, tre stenfade, tre par knive, fire hornskeer, et ølanker og et krus samt en ildtang, en thekedel, et par kaffekværne, tre spølskaale og et smørfad, medens afdødes klæder alene bestod af to veste, en bomuldsnat-trøje, et par bukser, en blaa frakke og en sort kjole. Af besætning paa ejendommen var blot to faar og en vædder. Boets værdi blev opgjort til 42 rdr. 1 mk. 14 skill., hvorefter skiftets slutning udsattes til den 21. november 1834. Paa denne dato blev oplyst, at Ingeborg Christensdatter Munch i mellemtiden havde indgaaet nyt ægteskab, og samtidig indsattes som formynder og født værge for børnene deres farbroder Niels Christian Christensen fra Thisted. Ved denne lejlighed blev gælden opgjort til 20 rdr. til købmand Hardahl, 20 rdr. til kontorist Munck i Thisted, 11 rdr. til Christoffer Nielsen i Sperring, 16 rdr. til Jens Munck i Ø. Vandet, 7 rdr. til Christen Jensen og endelig 8 rdr. til Jens Landboe i Skvorup. Den samlede gæld beløb sig saaledes til 82 rdr., hvorfor boet erklæredes for insolvent. Enkens anden mand Jens Christian Hancke lovede imidlertid at ville klare gældsposterne, ligesom han afgav løfte om, at hans stedbørn, naar de blev myndige, hver ville faa et chatol og en god dragkiste, ligesom han indtil da ville give dem "en christssommelig og anstændig opdragelse".

3. GENERATION.

Ane 8 Anders Jensen Bang

er født 1751 i Sjørring by og sogn, og han døde den 20. august 1821 paa Raastrup Mark, Hundborg sogn.

Han blev døbt den 5. september 1751, og faddere var Anders Møller fra Tilsted, Anders Andersen fra Thisted, Jens Andersens søn Anders fra Sjørring og Jens Madsens datter Maren fra Sperring.

Anders Jensen Bang blev gift den 17. oktober 1778 i Sjørring Kirke med

Ane 9 Else Christensdatter (Konge)

Forlovere var Chr. Jensen Bang og Jens Ramsgaard af Sperring.

Else Christensdatter (Konge) er født 1751 i Vangsa, Vang sogn, og hun døde den 17. januar 1815 paa Raastrup Mark.

Hun blev døbt den 17. oktober 1751; Birthe Pedersdatter af Vang bar hende, medens faddere var J. Andersen og Peder Christensen, begge ved Vangsa, samt Chr. Nielsen af præstegaarden, Maren Pedersdatter og Maren Nielsdatter.

Anders Jensen Bang og hustru boede de første par aar efter giftermålet i Sperring, Sjørring sogn, hvorefter de flyttede til Hundborg sogn, hvor han blev parcellist paa Raastrup Mark. Han drev der et lille husmandssted med et stykke jord til og ernærede sig endvidere som væver og fisker.

Efter Anders Jensen Bangs død blev der den 31. august 1821 afholdt skifte mellem børnene Anders, 33 aar, opholdende sig hjemme paa ejendommen, Ole, i tjeneste paa Diernæs, Bodil, gift med Anders Jepsen i Hundborg, Jens (Ane 4), bosat paa Øland Mark, og Dorthea, i tjeneste paa Diernæs. Af værdier i boet kan nævnes: en jernbilæggerkakkellovn, et sengested med tilhørende sengetøj, et gammelt skab, en gammel stol, nogle ovnredskaber, en messinglysestage, to skeer og en kniv samt en gammel klædeskiste, som indeholdt afdødes gangklæder, nemlig to blaa trøjer, en sort kjole, en hvid vadmelstrøje, et par læderbukser, en gammel hvid trøje, et par blaa vadmelbukser, to par gamle læderbukser, tre veste, to strikkede nattrøjer, to uldne skørter, en gammel hat, tre huer og tre par strømper. Desuden var boet ejer af et kærskifte paa Todbøl Hovedgaards Mark af hartkorn 1 skp. 2/27 alb. Paa skiftet nævnes ingen gældsposter, hvorimod det oplyses, at alle tilstedeværende arvinger var tilfredse med den skete vurdering.

Ane 10 Jens Pedersen

der var skoleholder i Lild sogn, er født ca. 1721 i Langvad, Tømmerby sogn, hvis kirkebog imidlertid først findes fra 1728. Han døde 1795 paa Kæret i Lild sogn og blev begravet den 11. januar, 73 aar og 2 maaneder gammel.

Jens Pedersen blev gift første gang den 29. oktober 1750 i Lild Kirke med Maren Nielsdatter, der var 9 aar ældre, og som døde 1766 paa Kæret, 47 aar og 3 maaneder gammel. Jens Pedersen indgik derpaa nyt ægteskab den 2. december 1766 i Lild Kirke med

Ane 11 Anne Nielsdatter

Forlovere var Hans Mogensen og Lucas Pedersen.

Anne Nielsdatter er født 1746 paa Kæret, men hendes død er forgæves søgt i Lild sogn, ligesom hun ikke ses opført her i folketællingen fra 1801.

Hun blev døbt den 28. august 1746, og faddere var Jens Mortensen i Glæde, Laurits Lund i Nørklit, Chr. Madsen i Rotbøl, Maren Mortensdatter i Glæde samt Niels Mortensens hustru Mette Justdatter paa Bjerget.

Den 5. maj 1750 fik Jens Pedersen, "hvis fader boer i Frøstrup paa Vesløsgaards Gods", fæste paa et husmandssted paa Kæret, som hørte under Kølbygaard, og som havde et hartkorn paa 1 skp. 1 fjdk. Ejendommen havde indtil da været bortfæstet til Niels Andersen, Maren Nielsdatters far og Jens Pedersens tilkommende svigerfader, der nu formedelst alderdom og skrøbelighed afstod fæstet til sin tilkommende svigersøn, der i aarlig landgilde og arbejdspenge til herskabet skulle svare 5 mk. Jens Pedersen maa formodes allerede da at have været skoleholder og ses da ogsaa at have underskrevet fæstebrevet egenhændigt paa en tid, hvor kun de allerfærreste var i stand til at skrive deres navn.

Den 5. juli 1766 blev der afholdt skifte efter afdøde Maren Nielsdatter, "skolemester Jens Pedersens afdøde hustru paa Kæret", der foruden enkemanden efterlod sig datteren Johanne, 10 aar gammel. Af mere værdifulde ting i boet kan nævnes en jernkakkellovn, vurderet til 6 rdr., seks røde stenfæde og en blaa kallemanchestrøje med otte sølvknapper, medens ejendommens besætning var paa to køer, vurderet til 13 rdr., en kalv og ni faar. Herudover kan nævnes, at skoleholder Jens Pedersen var ejer af 1/6 i en havbaad og en halvdel i en anden havbaad, ialt sat til 11 rdr., samt en trediepart i søvaad med baad, 6 rdr., en anden trediepart i et søvaad med

baad, ligeledes sat til 6 rdr., og en trediepart i et "vaad til havet". Boets samlede værdi var 104 rdr., medens gælden derimod androg 107 rdr., hvoriblandt 40 rdr. til Sr. Jacob Himmerig i Aalborg.

Ane 12 Niels Christian Madsen

der nævnes med tilnavnet Ilder, og som var jordløs husmand og daglejer i Tilsted by og sogn, er født 1760 i Kløv, Hunstrup sogn, og han døde den 6. februar 1816. Ved hans død skriver præsten i kirkebogen: "6. Febr. 1816 døde Christian Madsen Husmand i Tilsted, 54 Aar gl. Hand gick fra Thisted i et haardt Veyr Frost, Storm og Sne og blev først d. 8de fundet død noget norden Dragsbaek, altsaa frosset ihjel".

Han blev døbt den 10. august 1760; Jens Lassens hustru fra Kløv bar ham til daaben, Niels Møllers hustru stod hos, og faddere var Niels Andersen, Chr. Nielsen og Niels Simonsens Simon af Kløv.

Niels Christian Madsen blev gift første gang den 29. september 1793 i Tilsted Kirke med

Ane 13 Karen Sørensdatter

der ved vielsen kaldes Karen Marie, skønt kirkebogen ved daaben blot nævner Karen. Forlovere var Chr. Jacobsen og Chr. Nielsen Gade, der i kirkebogen underskrev en erklæring af følgende ordlyd: "For Ærlige og Velagte unge Karl Niels Christian Madsen fra Østerild og Ærlige og Gud elskende Karen Marie Sørensdatter fra Kieldstrup ere vi som sande Vidner og forlovere, at de ey ere beslægtede eller ved anden Ægteskabsløfte behæftet som kand hindre dette deres foretagne Ægteskab".

Karen Sørensdatter er født 1757 i Kjelstrup, Hillerslev sogn, og hun døde den 25. juni 1800 i Tilsted.

Hun blev døbt den 6. marts 1757, og faddere var Christen Kiær, Jesper Thøgersen, Søren Søe, Niels Klattis hustru Anne og Salomon Smeds hustru Kirsten, alle fra Kjelstrup.

Efter Karen Sørensdatters død indgik Niels Christian Madsen nyt ægteskab den 7. november 1800 i Tilsted med pigen Kirsten Christensdatter Søgaard, der var 38 aar gammel.

Ane 14 Christen Lauritsen Munch

der var skomager og postbud i Thisted, er født 1761 uden for ægteskab, og han døde den 13. juli 1841 i Thisted.

Saa vel folketællingen 1801 som skiftet efter moderen samt aldersangivelsen ved hans død og ved hans konfirmation 1778 i Thisted fastslaaer hans fødselsaar til 1761, men fødsel og daab er forgæves søgt i Thisted, Tilsted, Skinnerup, Tved, Nors, Hundborg, Sjørring, Torsted, V. Vandet, Ø. Vandet, Vang og Thorup sognes kirkebøger. Som følge heraf er det ikke muligt at fastslaa, hvem der var hans far, medens moderen altsaa er kendt.

Christen Lauritsen Munch eller Christen Larsen Munch som han ogsaa kaldes, blev trolovet den 5. maj 1786 og gift den 13. juli samme aar i Thisted med

Ane 15 Ane Elisabeth Jensdatter Bunch

Vielsen blev forrettet af velærværdige Hr. Eeg af Agerholm, og som forlovere optraadte Thomas Munch og Niels Poulsen, begge af Thisted.

Anne Elisabeth Jensdatter Bunch er i følge aldersangivelserne i folketællingerne 1787 og 1801 samt ved hendes død født 1764, men fødsel og daab er forgæves søgt baade i Thisted og i Nykøbing, hvor broderen Anders døbttes aaret før. Hun døde den 4. juni 1849 i Thisted, 85 aar gammel.

Christen Lauritsen Munch er i folketællingen 1887 opført som skomager boende til leje. Han og hustruen havde da hos sig boende sønnen Jens, 1 aar, hustruens bror Anders, 14 aar, skomagerdreng, hustruens mor Anne Cathrine Jensdatter, der var enke og levede af pension, samt hustruens søster Kirstine, 11 aar.

I folketællingen 1801 oplyses det, at familien da boede paa Østergade no. 50, og at Christen Lauritsen Munch stadig var skomager samt nu desuden beskæftiget ved postvæsenet som "post expresse".

4. GENERATION.

Ane 16 Jens Andersen

er født ca. 1698 i Sperring, Sjørring sogn, og han døde den 3. november 1764 i Sjørring og blev begravet den 11. november.

Han blev gift den 24. september 1730 i Sjørring Kirke med

Ane 17 Maren Jensdatter (Bang)

Hun er født ca. 1708 i Sperring, og hun døde den 29. december 1769 i Sjørring.

Jens Andersen var fæster af en gaard i Sjørring, som hørte under Rastrup Hovedgaard. Efter hans død blev der afholdt skifte mellem enken og de to sønner, som begge hed Anders, og som var henholdsvis 33 og 13 aar gamle. Som lavværge antog enken Anders Andersen af Tilsted. Det meget fattige bos samlede værdi opgjordes til blot 14 rdr. 3 mk. 12 skill., og gælden oversteg dette beløb. Til udgifter i forbindelse med Jens Andersens begravelse havde enken af sin ældste søn Anders laant 5 rdr. 2 mk., Sr. Michel Galtrup i Thisted krævede 4 mk. 8 skill. for leverede varer, og Jens Jensen i Tinggaard havde 4 mk. 8 skill. tilgode for en halv td. byg, som han havde leveret afdøde. Herudover skyldtes 1 rd. 2 mk. i landgilde til herskabet, som desuden krævede et større beløb til istandsættelse af ejendommens bygninger, som i Jens Andersens tid var blevet en del forfaldne. Den samlede gæld beløb sig herefter til 21 rdr., hvorfor boet erklæredes for insolvent.

Den 30. december 1769 afholdtes skiftet efter Maren Jensdatter (Bang), som foruden en seng med tilhørende sengeklæder blot efterlod sig lidt husgeraad samt hendes gangklæder, som bestod af en grøn "bais", to sorte damask trøjer, en blaa vadmels trøje, to strikkede trøjer, to gamle blaa livsstykker, en ny og to gamle uldne særke, to lærredsforklæder, to fløjlsbandepuder, et sort silkeforklæde og et damaskforklæde samt fire andre forklæder i forskellige kulører, et par hvide og et par sorte vanter, to par sorte strømper og et par sko med messingspænder.

Ane 18 Christen Olufsen (Konge)

der boede i Vangsaa, Vang sogn, der i følge folketællingen 1787 ernærede

sig ved fiskeri, er født 1725 i Tved, og han døde 1796 i Vangsaa og blev begravet den 25. marts.

Han blev døbt den 15. april 1725, og faddere var Thomas Andersen, Chr. Tved Soldat, Christen Pedersen Soldat, Dorthe Hansdatter og Bodil Christensdatter.

Christen Olufsen (Konge) blev trolovet den 11. januar 1748 og derefter gift i Vang Kirke med

Ane 19 Ane Christensdatter

Forlovere ved vielsen var Oluf Pedersen i Sperring og Christen Olufsen af Torup, som i øvrigt var gift med Ane Christensdatters søster Bodil.

Ane Christensdatter er født ca. 1727, og hun levede endnu 1801, da hun nævnes som enke og bosat hos sønnen Knud Christensen Konge i Vangsaa. Hendes død har ikke kunnet findes i Vang sogns kirkebog, der har en lakune for aarene 1796-1815.

Hverken Christen Olufsen (Konge) eller hans hustrus daab har kunnet findes i henholdsvis Sjørring og Vang sogne, hvor de maa antages at være født, og hvor i hvert fald deres forældre senere var bosat.

Ane 20 Peder Jensen Dahl

er født 1694, hvor vides ikke, og han døde 1770 i Frøstrup, Tømmerby sogn, og blev begravet den 18. marts, 76 aar, 2 maaneder og 5 dage gammel.

Han var gift med

Ane 21 Anne Pedersdatter

der døde 1765 i Frøstrup og blev begravet den 17. november.

Peder Jensen Dahl boede først i Langvad, Tømmerby sogn, og flyttede herpaa til Frøstrup, hvor han var fæster af en ejendom, som hørte under Vesløgsgaard. Han drev ejendommen indtil 1766, da fæstet overgik til sønnen Thomas. I det den 24. april 1766 af herskabet paa Vesløgsgaard udstedte fæstebrev oplyses, at ejendommen havde et hartkorn paa 1 td. 6 skpr. 1 fjdkr. 1 alb., og at Peder Jensen Dahl havde afstaaet den til sønnen "formedelst alderdomb og slette kræfters skyld". I aarlig landgilde og arbejdspenge svarede til herskabet 2 rdr.

Ane 22 Niels Pedersen

der boede paa Kæret i Lild sogn, maa være identisk med den Niels Hegelund paa Kæret, der blev begravet den 19. november 1769.

Niels Pedersen blev gift den 2. december 1734 i Lild Kirke med

Ane 23 Else Mortensdatter

Ved vielsen oplyses det, at hun var fra Bjerget i Lild sogn, hvor hun maa antages at være født som datter af Morten Madsen og dennes hustru Zid-sel Jensdatter. Hun døde 1756 paa Kæret og blev begravet den 19. september.

Ane 24 Mads Nielsen

der først boede i Kløv, Hunstrup sogn, og senere i Vesterby, Østerild sogn, er født ca. 1705, og han døde den 1. november 1781 i Vesterby og blev begravet den 4. november. Hans herkomst kendes ikke.

Han blev trolovet den 14. oktober 1756 og gift den 26. november samme aar i Hunstrup Kirke med

Ane 25 Ingeborg Poulsdatter

af Kløv, hvis død forgæves er søgt i Østerild sogns kirkebog.

Ingeborg Poulsdatter maa antages at være født i Kløv som datter af Poul Poulsen, der fra 1729 var fæstegaardmand her, og som døde 1778.

Ane 26 Søren Madsen

der boede i Kjelstrup, Hillerslev sogn, hvor han maa antages at have været husmand og daglejer, døde 1797 i Kjelstrup og blev begravet den 26. december, angivet 72 aar gammel. Ved vielsen kaldes han Søren Madsen Sennels Landsoldat, og han er da muligvis identisk med den Søren Madsen, der døbttes den 1. januar 1727 i Sennels Kirke, og som var søn af Mads Jensen Gade og Mette Sørensdatter.

Søren Madsen blev trolovet den 13. november 1750 og gift den 11. december samme aar i Hillerslev Kirke med

Ane 27 Margrete Nielsdatter

Hun er født 1727 i Skovsted, Hillerslev sogn, og hun døde 1801 i Kjelstrup og blev begravet den 3. juni.

Hun blev døbt den 16. februar 1727 og baaret til daaben af Jens Christoffersens hustru.

I folketællingen 1787 for Kjelstrup nævnes Christen Sørensen, husmand og daglejer, 33 aar gammel, samt hans forældre Søren Madsen, 64 aar, og Margrete Nielsdatter, 62 aar gammel. Det hedder i folketællingen om dem, at de var "usle, fattige og faar almisse".

Ane 28 Lars N.N.

der ikke kendes, fik ca. 1761 udenfor ægteskab sønnen Christen (Ane 14) med

Ane 29 Ingeborg Christensdatter Faartoft

Hun er født 1739 i Faartoft, Thisted sogn, og hun døde 1773 i Thisted og blev begravet den 20. august. Ved dødsindsførslen i kirkebogen har præsten tilføjet, at hun døde "i barnsnød; efter hendes død er barnet blevet født af sig selv, som ogsaa var død - lagt østen kircken - gammel 34 aar".

Ingeborg Christensdatter Faartoft blev døbt den 15. februar 1739; Jesper Andersens hustru Karen Christensdatter bar hende til daaben, og faddere var Else Cathrine Christensdatter, Jens Christensen Faartoft og Enevold Steentoft.

Ca. 7 aar efter at have faaet sønnen Christen udenfor ægteskab blev Ingeborg Christensdatter Faartoft den 4. marts 1768 gift i Thisted med Thomas Larsen Munck, der var skomager i Thisted. Vielsen foregik "efter kongelig allernaadigst Tilladelse uden foregaaende Trolovelse og Lysning af Prædikestolen". Som forlovere nævnes Jens Munch af Thisted og Christen Foged af Faartoft.

Den 15. august 1773 blev der afholdt skifte efter Ingeborg Christensdatter Faartoft. I skiftet oplyses det, at Thomas Larsen Munck som barn var kommet i pleje hos Jens Munch og dennes hustru Karen Christensdatter,

hvor han var opvokset. Da han giftede sig med Ingeborg Christensdatter Faartoft, blev der oprettet en kontrakt, som tinglystes den 5. juni 1769, hvorefter Thomas Larsen Munck og hustru af hans plejeforældre skulle have bolig og husfællesskab med dem, samt at de unge først maatte overtage ejendommen og indboet ved den sidstlevende af plejeforældrenes død. Da dette tidspunkt endnu ikke var indtruffet, var de i kontrakten nævnte effekter afdødes bo uvedkommende. Det fremgaar herefter af skiftet, at Ingeborg Christensdatter Faartofts eneste livsarving var sønnen Christen (Ane 14), "ungefæhr 12 aar gl." og opholdende sig i Hinding by hos Lars Andersen Westergaard. Født værge for denne søn var Christen Olesen i Vilsbøl. Afdøde havde i øvrigt ved ægteskabets indgaaelse blot medbragt en brunmalet fyrretræskiste, et blaamalet skrin samt hendes klæder. I øvrigt oplyses i skiftet, at Jens Munch og hustru havde ladet plejesønnen og hans hustru flytte ind i ejendommen paa den betingelse, at "de skulle gaa dennem som gamle og skrøbelige Folk til Haande med Opvartning og Tilsyn".

Ane 30 Jens Poulsen Bunch

der var hattemager og først boede i Nykøbing og derefter i Thisted, er født 1732 i Thisted, og han døde 1779, da der afholdtes skifte efter ham.

Han blev døbt den 2. januar 1733, og faddere var Anna Bunck, Anna Maria Wolff, Simon Smed i Thisted, Anders Bunche i Dragsbæk Mølle og Niels Pedersen Kortegaard.

Jens Poulsen Bunch blev gift den 30. maj 1759 i Thisted med

Ane 31 Anne Cathrine Christensdatter Lomborg

der fødtes 1735 i Thisted.

Hun blev døbt den 23. september 1735; Madame Hedvig Wibe bar hende til daaben, Inger Leginds stod hos og faddere var Frederik Handskemager og monsieur Lars Winther.

Efter Jens Poulsen Bunchs død blev der afholdt skifte mellem enken og børnene. Det hedder herom i Thisted bys skifteprotokol bl.a.:

"Anno 1779 den 13 augusti indfandt sig paa vedkommende Skifteforvalter og Skrivers Vegne Peder Back i Thisted udi Thøger Mølgaards Hus samme sted, hvor afgangne Jens Hattemager var til huse, straks saasart det var anmeldt at bemeldte Jens Hattemager i gaar paa sin Posttour til Byen paa

Morsøe, 1/4 Mil fra Nykøbing ved Døden var afgangen, tilligemed 2^{de} medbragte Vitterligheds mænd og Vidner, nemlig Anders Cold og Jens Lomborg, begge af Thisted for at foretage lovlig Registrering og Forseglingsforretning, da ved denne forretning var tilstede Enken Anne Cathrine Christensdatter Lomborg og den ældste Søn Christen Jensen, 20 aar gammel - og blev da saaledes i deres Overværelse forrettet som følger: 1 langt Bord af Fyr med skuffe under, 2 gamle Stole og 1 Skammel, 1 Pyramide, en 1½ skippunds Kakkellovn, som blev foregivet at tilhøre Mads Tousgod. Paa et indlukt Sengested 1 gammelt blaåt Omhæng, 1 grøn og hvid Olmerdugsoverdyne, 1 gammel bolsters Under do., 2 gamle smaa Hovedpuder, 1 blaarlærredslagen. 1 Seng mere med Omhæng og do. Sengeklæder, 1 gammel sort Kjole med Vest. I køkkenet 1 gammel ubrugelig Jerngryde, 1 spand, 1 Trug, 1 Sæbekar, 1 gammel Ildklemme og 1 gammel Paryk. Og da intet videre var i Stervboet af forefinde erklærede Enken saavel ældste Søn, af Stervboen var ikke mere ejende, og at intet var fordulgt."

Den 13. september 1779 mødtes man atter for at afslutte skifteforretningen, og her oplyses det, at afdøde foruden enken og ovenfor nævnte søn Christen endvidere efterlod sig børnene Poul, 10 aar, Anders, 8 aar, Anne Elisabeth, 14 aar, og Karen, 5 aar gammel. Som formynder for de umyndige børn mødte deres farbroder Niels Paulsen fra Thisted. Man vurderede og værdisatte herefter boets faa og fattige effekter til ialt 3 rdr. 1 mk. 13 skill., medens gælden blandt andet var paa 7 rdr. for afdødes begravelse, 9 rdr. 5 mk. 8 skill., som boet skyldte vurderingsmanden Anders Cold, og 20 rdr., som enken havde i klatgæld til forskellige. Det stod herefter klart, at boet var insolvent.

5. GENERATION.

Ane 32 Anders Andersen

maa være født omkring 1670, antagelig i Sperring, Sjørring sogn. Han er muligvis identisk med den person af samme navn, der døde 1743 i Sperring og blev begravet den 21. september, 66 aar gammel.

Anders Andersen blev gift den 24. juni 1695 i Skjoldborg Kirke med

Ane 33 Maren Christensdatter

Hun er født i januar 1673 i Bundgaard, Skjoldborg sogn, og hun døde ved aarskiftet 1728-1729 i Sperring, hvor der den 29. januar 1729 afholdtes skifte efter hende. Hendes død har imidlertid ikke kunnet findes, da kirkebogen med dødsindførsler først findes fra 1731.

Hun blev hjemmedøbt den 20. januar 1673 og fremstillet i kirken den 11. februar samme aar; faddere var studiosus Sveder Poulsen, Villads Christensen i Sønderby, Poul Christensen Smed i Bundgaard, Clemmen Villadsen, Maren Poulsdatter og Martha.

Anders Andersen var fæster af en større gaard i Sperring, som hørte under Raastrup Gods. Desuden var han selvejer, idet han i 1725 havde erhvervet ødegaarden Slumstrup i Sperring.

Den 29. januar 1729 afholdtes der skifte efter Maren Christensdatter, der foruden enkemanden Anders Andersen efterlod sig børnene Anders, bosat i Tilsted Mølle, Anne, gift med Terkel Nielsen i Torsted, Maren, gift med Niels Christensen i Søgaard, Skjoldborg sogn, Jens (Ane 16), 29 aar, Inger, 22 aar, Anders Søgaard, 20 aar, og Anders, 17 aar gammel. Som tilsynsværge optraadte ved skifteforretningen afdødes broder Villads Christensen fra Skjoldborg. Gaardens indbo, besætning og redskaber blev nu registreret og vurderet, og af mere spændende løsøre effekter kan nævnes: et fyrretræsbord paa to pæle, en kandebank, ti tintallerkner, en messinglysestage, en gammel kobberkedel og fire stenfade samt - hvad der var ualmindeligt paa den tid - diverse bøger, nemlig en lille bibel, en gammel huspostil, en historiebog om Det evige Liv og to gamle bønnebøger. Gaardens besætning bestod af ni heste, seks stude, fem køer, tre kalve, ni faar, to væddere, fem grise, fire ænder, tre høns og en hane, og i loen fandtes ca. 30 tdr. utærsket korn og 22 tdr. tærsket korn. Enkemanden oplyste, at han havde penge tilgode hos forskellige for leveret sædekorn, og

desuden fremlagde han et skøde fra assesor Peder Nielsen Moldrup til Vestervig Kloster, dateret den 19. februar 1725, og lydende paa gaarden Slumstrup i Sperring, "hvilcken befindes ubesat, saa og kun en liden Lade derpaa er bebyggt, som og maa føres Boen tilgode og efter voris Skiønsomhed saa got som for øde Gods vurderes for 30 Rdr.". Boets samlede værdi blev herefter opgjort til 259 rdr. Herimod var imidlertid en række modkrav fra herremanden, som fordrede et beløb for den besætning og de redskaber, som havde været paa gaarden ved Anders Andersens overtagelse. Endvidere viste det sig, at Anders Andersen skyldte herremanden landgilde og tiende m.m., ligesom sønnerne Jens, Anders Søgaard og Anders havde løn tilgode hos deres far paa ialt 21 rdr. Boets samlede gæld blev herefter opgjort til 320 rdr. 4 mk. og 15 skill., hvorfor boet erklæredes for insolvent. Anders Andersen fik imidlertid lov til at fortsætte fæstet af gaarden mod at svare enhver sit.

En gennemgang af matriklen 1688 for Sperring udviser flere mulige fædre til Anders Andersen. Paa gaard no. 1 nævnes fæsteren Anders Andersen, paa nabogaarden bor en Anders Jespersen, og paa en anden gaard der i byen nævnes Anders Andersen Søgaard. Den omstændighed, at vor Anders Andersen havde en søn ved navn Anders Søgaard tyder paa, at han selv har været søn af Anders Andersen Søgaard, der var fæster af en gaard i Sperring af hartkorn 4 tdr. 5 skpr. 1 alb. I øvrigt synes vor Anders Andersen at have haft en bror ved navn Jep Andersen, der i 1731 var bosat i Sperring, og som optræder som fadder ved Anders Andersens børns daab. Der synes saaledes at være mulighed for afstamning fra den i 1631 i Ørum Slots jordebog nævnte Niels Jepsen, der var herredsfoged og fæstegaardmand i Sperring.

Ane 34 Jens Madsen

er født ca. 1677, og han døde den 3. marts 1754 i Sperring, Sjørring sogn.

Han blev gift første gang ca. 1700 med

Ane 35 Dorthe Thomasdatter

der døde ca. 1720, og som maa antages at have været et barnebarn af den Michel Thomasen, der i 1664 var fæster af en gaard i Sperring, som Jens Madsen senere blev fæster af.

Jens Madsens anden hustru var Kirsten Simonsdatter, og hans tredie hustru var Johanne Christensdatter Bang, der overlevede ham.

Jens Madsen var fæster af en større gaard i Sperring, der havde et hartkorn paa 9 tdr. 3 skpr. 1 alb., og som ejedes af Raastrup Gods. Den 1. april 1754 blev der afholdt skifte efter ham mellem enken Johanne Christensdatter Bang og børnene af tre ægteskaber, nemlig fra første ægteskab med Dorthe Thomasdatter børnene Anders, boende i Sperring, og Maren, gift med Jens Andersen (Ane 16), af andet ægteskab med Kirsten Simonsdatter datteren Dorthe, der havde været gift med Niels Christensen Bang i Sundby, og endelig af tredie ægteskab med den efterlevende enke børnene Mads, 25 aar, Christen, 24 aar, Jens, 23 aar.

Fra boets registrering og vurdering kan nævnes følgende effekter: et stueur i futeral, to lænestole, en jernkakkeloavn med fod, en malmmorter, et stort tinfad, et tobaksfyrfad, to smaa spejle, et dusin trætallerkner, et dusin træskeer, femten stavkar, seks forskellige bouteiller, to ølglas, to spidsglas, to smaa brændevinsglas og et lille rødt ølkrus med tinlaag samt diverse bøger, nemlig en bibel, en huspostil, et nyt testamente, Peder Dass' cathecismi sangebog, bogen "Den siungende Tidsfordriv", en gammel salmebog, en gammel bønnebog og to andre uindbundne bønnebøger. Om afdødes gangklæder hedder det, at de bestod af en brun vadmelskjortel, en blaa vadmelsvest med metalknapper, en gammel sort vadmelsvest, et par bukser, en gammel lædervest med metalknapper, et par skindbukser, en gammel blaa brystdug, et par gamle læderbukser, et par uldne graa hoser, to par blaa hoser, to sorte hatte, en brun klædeshætte, en hue, en gammel blaa nathue, et par sko, et par støvler, et par sølvskospænder, et par "Sko-spænder med Torn og Finger og Hjerte af sølv", tre blaargarnsskjorter, tre gamle halstørklæder og fem halsklude.

Gaardens besætning var paa ialt syv heste, der vurderedes fra 6 til 18 rdr. pr. stk., syv stude, som sattes til en værdi af 60 rdr. ialt, seks køer til fra 4-7 rdr. pr. stk., fem studungnød og kalve, vurderet til ialt 12 rdr., sytten faar til 4 mk. 8 skill. stykket, seks væddere, en so og en broget galt. Herudover var de nødvendige landbrugsredskaber, og endvidere ejede boet halvpart i en "Søebaad" og halvpart i en "Trommel", som hørte til samme baad.

Boets samlede værdi androg 418 rdr. 5 mk. 5 skill., men gælden var omtrent ligesaa stor og omfattede bl.a. 190 rdr. til reparation af gaardens

bygninger samt 160 rdr. til den besætning og de redskaber som krævedes paa gaarden, hvilket beløb herremanden, Sr. Søren Sørensen, gjorde krav paa. Desuden skyldte afdøde sine sønner Mads, Christen og Jens henholdsvis 11, 8 og 7 rdr. i løn, medens datteren Maren havde 1 rd. 4 mk. tilgode. Af andre gældsposter kan nævnes 10 rdr., som afdødes begravelse havde kostet.

Jens Madsen og Dorthe Thomasdatters dattersøn Anders Jensen Bang (Ane 8) er den første af forfædrene paa nærværende tavle, der vides at have baaret navnet Bang, som nu er efterslægtens familienavn. Desværre kan det ikke siges med sikkerhed, hvor navnet stammer fra. Der er intet, der tyder paa, at Bang-navnet kommer fra hans fædrene slægt, men kikker man derimod paa hans mødrene slægt, kan der her være en mulig forbindelse. Som ovenfor nævnt var hans morfar, Jens Madsen, gift tredie gang med en Johanne Christensdatter Bang, hvorfra navnet kan stamme, selvom det dog ikke er særligt sandsynligt. En anden mulighed er, at Jens Madsen, hvis herkomst ikke kendes, har været en søn af Mads Christensen i Dollerup, Sjørring sogn, hvor matriklen 1664 nævner tre gaarde, af hvilke de to var beboet af Anders Christensen og Mads Christensen, som maa antages at have været brødre. Da Anders Christensen i 1660 blev gift i Skjoldborg med Inger Villadsdatter (en søster til Ane 66), nævnes han med tilnavnet Bang. Han maa imidlertid være død forholdsvis tidligt, for i matriklen 1688 ses gaarden i Dollerup at være blevet overtaget af hans formodede bror Mads, der muligvis har giftet sig med enken. Anders Jensen Bang (Ane 8) kan saaledes være opkaldt efter sin morbror Anders Jensen, som i saa fald har baaret navnet og kan være opkaldt efter sin farfars bror Anders Christensen Bang.

Ane 36 Ole Pedersen Kong

er født 1698 i Nors, og han døde den 15. juli 1773 i Sperring, Sjørring sogn.

Han blev gift første gang den 26. november 1724 i Tved med

Ane 37 Maren Christensdatter

hvis fødsel og daab ca. 1695 forgæves er søgt i Tved og Nors sogne. Hun døde 1749 i Sperring og blev begravet den 15. juni.

Ole Pedersen Kong var ved sin død gift med Anne Christensdatter af Skjoldborg, men om hun var hans anden eller tredie hustru, vides ikke.

Ole Pedersen Kong nævnes ved vielsen i 1724 samt ved de første børns daab med tilnavnet Soldat i lighed med flere af de ved børnenes daab optrædende mandlige faddere, og det maa derfor formodes, at han i de første aar, mens familien boede i Nors, har været soldat. Senere flyttede familien til Sperring, hvor han maa have været fæster under Raastrup Gods.

Den 6. november 1773 blev der afholdt skifte efter Ole Pedersen Kong, "forhen Fæster og Beboer af et jordløst Hus i Sperring", der foruden enken Anne Christensdatter efterlod sig børnene Christen Olesen Kong i Vangsa, Peder Olesen Kong i Sjørring og Maren Kirstine Olesdatter, gift med Christen Jellesen i Ll. Døvhoel i Nors. Oluf Pedersen Kongs efterladte bo vurderedes blot til 12 rdr. 2 mk. 12 skill., medens gælden var paa 29 rdr. 4 mk., fordelt paa landgilderestancer fra aarene 1770, 1771 og 1772, restance af ekstra skat, et beløb for leveret korn samt endelig privatgæld til forskellige personer.

Ane 38 Christen Jensen

der boede ved havet i Vang sogn, er født ca. 1673, og han døde 1760 i Vangsa og blev begravet 3. Juledag, i kirkebogen angivet 87 aar og 5 maaneder gammel.

Han blev gift første gang den 1. marts 1705 i Torup med Bodil Pedersdatter, med hvem han ses at have faaet ni børn indtil 1718, da hun døde.

Christen Jensen blev derpaa trolovet anden gang den 12. juni 1718 og derefter gift i Vang Kirke med

Ane 39 Kirsten Pedersdatter

Som forlovere nævnes Peder Christensen i V. Diernæs i Torup sogn og Niels Laursen ved Hafkiær.

Kirsten Pedersdatter er født ca. 1687, antagelig i V. Diernæs, Torup sogn, og hun døde 1759 i Vangsa og blev begravet den 12. april.

Torup sogns kirkebog findes først fra 1689, hvorfor det ikke er muligt at finde Kirsten Pedersdatters daab. Det maa dog antages, at hun var datter af den ved trolovelsen nævnte forlover Peder Christensen i V. Diernæs, der var gift med Kirsten Andersdatter, og som i hvert fald ses at have faaet børn fra 1691.

Christen Jensen var antagelig fæster under Raastrup Gods, men det har

ikke været muligt at finde noget dokumentstof, der nærmere belyser hans forhold. Det er i øvrigt muligt, at han var en sønnesøn af Jens Christensen Østergaard fra Silstrup og dennes hustru Ellen Jensdatter Vang, en datter af præsten Jens Christensen i Vang og dennes hustru Anne Christoffersdatter Lunow.

Ane 54 Niels Christensen

der ved vielsen kaldes Soldat i Skovsted, og som senere nævnes med tilnavnet Klit efter hustruen, er født ca. 1702, hvor vides ikke, og han døde 1772 i Skovsted, Hillerslev sogn, og blev begravet den 14. juni.

Han blev trolovet den 29. oktober 1726 og gift den 24. november samme aar i Hillerslev Kirke med

Ane 55 Maren Christensdatter Klit

der da var enke efter Christen Andersen Morsing i Hillerslev, med hvem hun var blevet gift 1716. Hun ses selv at være blevet begravet den 22. februar 1737, 38 aar gammel.

Ane 58 Christen Jensen Foged

der boede i Faartoft ved Thisted, er født 1700 i Faartoft, og han levede endnu 1753, men er herefter forgæves søgt død i sognets kirkebog.

Han blev døbt den 14. april 1700, og faddere var Laurits Morsing, Jens Nielsen Faartoft, Boie Nielsen, Maren Andersdatter og Maren Nielsdatter.

Christen Jensen Foged blev trolovet den 7. juni 1731 og gift den 17. juli samme aar i V. Vandet Kirke med

Ane 59 Birgitte Christensdatter Steentoft

Forlovere var Jens Holder af V. Vandet og Jens Jepsen Nørgaard af Senels.

Birgitte Christensdatter Steentoft er født ca. 1709 i V. Vandet sogn, hvis kirkebog imidlertid indeholder en lakune for perioden 1706-1717 vedrørende daabsindførsler. Hun døde 1753 i Faartoft og blev begravet den 21. december.

Ane 60 Poul Simonsen

der var skomager i Thisted, er født 1708 i Thisted, og han døde den 2. september 1765 samme sted.

Han blev døbt den 21. oktober 1708, og som faddere nævnes Niels Gudland, Niels Simonsen m.fl.

Poul Simonsen blev gift den 8. oktober 1732 i Thisted med

Ane 61 Maren Andersdatter Bunche

Forlovere var Søren Thomsen Skomager og Jens Sørensen Fruergaard.

Maren Andersdatter Bunche er født 1711 i Thisted, hvor hendes død imidlertid forgæves er søgt efter 1765.

Hun blev døbt den 26. april 1711, og faddere var Jelle Andersen, Chr. Aggerboe og Maren Andersdatter Faartoft.

Af et skifte efter Poul Simonsen i 1765 fremgaar det, at han da foruden enken efterlod sig børnene Jens, Simon, Anders, Niels, Hans Jacob, Anne og Kirsten. Jens (Ane 30) var da hattemager i Nykøbing, Simon var smed i Nors, Anders var i tjeneste hos Christen Smed i Nors, Niels opholdt sig hjemme, Hans Jacob tjente i Thisted, Anne var gift med en muremester i København og Kirsten tjente i huset i Thisted.

Ane 62 Christen Bertelsen Lomborg

er født ca. 1696, antagelig i Thisted, hvis kirkebog for denne periode imidlertid er stærkt beskadiget. Han døde 1771 i Thisted og blev begravet den 1. maj.

Christen Bertelsen Lomborg blev gift den 31. januar 1731 i Thisted med

Ane 63 Anne Jensdatter Werth

Hun er født 1696 i Thisted og hun døde 1752 samme sted og blev begravet den 27. marts, hvorefter Christen Bertelsen Lomborg indgik nyt ægteskab med Else Poulsdatter Dahl, der overlevede ham.

Anne Jensdatter Werth blev døbt den 16. oktober 1696, og faddere var Niels Nielsen Visiterer, Christen Bertelsen, Ingeborg Jensdatter Block og Mette Jensdatter.

Christen Bertelsen Lomborg ses den 18. maj 1743 at have taget borger-

skab som skomager i Thisted, hvor han i en aarrække ejede og beboede et hus med tilhørende grund paa Nørregade. Da hans første hustru i 1752 døde blev der afholdt skifte i boet mellem ham og børnene Jens, Bertel og Ane Cathrine. Boets samlede værdi blev her opgjort til 145 rdr., hvoraf huset paa Nørregade udgjorde de 50 rdr., medens den samlede gæld blot var paa 63 rdr.

Efter Christen Bertelsen Lomborgs død blev der den 24. maj 1771 iværksat skifte i boet mellem enken og børnene. I betragtning af boets ringe omstændigheder enedes børnene om at udstede arveafkald til deres stedmor paa videre arv efter faderen. Den 18. januar 1768 ses Jens Poulsen Bunch (Ane 30) da ogsaa paa sin hustrus vegne at have udstedt et dokument, hvori han erklærer, at han med sin svigerfader i dennes levende live er kommet overens om den smule arv, der ville kunne blive, og at han har faaet denne arv, hvorfor han nu giver endeligt afkald paa al videre arv efter sin hustrus forældre.

6. GENERATION.

Ane 66 Christen Villadsen

er født 1643 i Sønderby (Sdr. Skjoldborg), Skjoldborg sogn, men hvornaar han døde, vides ikke.

Han blev gift den 16. oktober 1670 i Skjoldborg Kirke med

Ane 67 Maren Svendsdatter

der fødtes 1649 i Bundgaard, Skjoldborg sogn.

Hun blev døbt den 27. oktober 1649, og faddere var Mads Pedersen paa Møgelvang, Niels Christensen i Aas, Thomas i Stovring, Niels Ydes hustru Ane Christensdatter og Ane Laustdatter.

Christen Villadsen overtog efter svigerfaderen fæstet paa Bundgaard og nævnes her i matriklen 1688, da gaarden sattes til et hartkorn af 11 tdr. 1 skpr. 2 fjdkr. 2 alb. Bundgaard hørte da under Ørum Slot.

Ane 72 Peder Konge

der nævnes 1698 ved sønnens daab og da boede i Nors, er antagelig identisk med den Peder Olufsen i Tved, der blev begravet den 7. december 1727, 90 aar gammel. Han var sikkert gift med Kirsten Pedersdatter Kong, der begra-vedes 3. Søndag i Advent 1721 i Nors, 61 aar gammel.

Ane 116 Jens Nielsen Vestergaard

der boede i Faartoft, som hørte under Thisted Købstads sogn, er født ca. 1647, og han døde 1717 i Faartoft og blev begravet den 9. februar.

Han blev gift før 1693 med

Ane 117 Kirsten Christensdatter

hvis død forgæves er søgt.

Jens Nielsen Vestergaard maa antages at være søn af den i matriklerne 1664 og 1688 nævnte fæster af gaard no. 1 i Faartoft Niels Christensen Vestergaard.

I 1696 omtales Jens Nielsen Vestergaard flere gange i en større sag,

der gaar under navnet "Besættelsen i Thisted", og som tog sit udgangspunkt i en hekseproces. Hekseprocesserne kendes helt tilbage fra tiden omkring 1200, da man slog fast, at heksernes trolddom stod i forbindelse med djævelen, hvorfor den burde bekæmpes som kætteri, og i 500 aar flammede nu heksebaalene over hele Europa. Først efter 1650 begyndte troen paa heksevæsen som en realitet at vakle, og i Danmark bestemtes det ved en kongelig resolution af 1686, at retssager om trolddom skulle føres helt op til højesteret.

For præsten i Thisted, Oluf Jensen Bjørn, var det imidlertid ikke rigtig gaaet op, at man var ved at ændre syn paa begrebet hekse. I begyndelsen af aaret 1696 følte han sig overbevist om, at pigen Maren Spillemands, som siden sine unge aar havde været syg, var genstand for legemlig besættelse af onde aander, som hun var blevet indgivet af en eller anden heks. Inden længe havde præsten fundet en halv snes andre tilfælde af kvinder, deriblandt et pigebarn paa 9 aar, der alle svor, at de ligeledes var blevet besat af onde aander, og at deres ulykke skyldtes forskellige lokale hekse. Oluf Jensen Bjørn gik nu i gang med at optræde som djævlemaner og heksejæger og spaaede sig selv stor succes i denne "Guds og Landsens sag". Enhver, der af de "besatte" udpegedes som heks, var han paa jagt efter ganske uden skelen til personsanseelse, og blandt de formodede troldfolk var flere fornemme fruer. Oluf Jensen Bjørns foresatte biskop Jens Bircheroed i Aalborg var først tilbøjelig til at give præsten ret i hans synspunkter, men fattede mistanke, efterhaanden som sagen blev mere og mere omfattende, og satte nu nogle grundigere undersøgelser i gang. Og medens de lokale domstole dømte den værste af hekserne til baal og brand, gik nu en af de af onde aander besatte kvinder til bekendelse og indrømmede, at det var pure opspind, at hun var blevet forhekset. Samtlige af Oluf Jensen Bjørn udpegede hekse blev herefter frikendt ved Viborg Landsting, medens de kvinder, der havde paastaaet, at de var blevet "besat af onde aander", kom for en kommissionsdomstol i Aalborg. En del af dem dømtes til døden, medens nogle af deres medskyldige med præsten i spidsen idømtes andre strenge straffe.

I aarene 1696-1698 nedsatte kongen flere kommissioner, bestaaende af de forskellige egnes mest prominente personer, til at granske og undersøge, hvorvidt beskyldninger om kvinders forheksede tilstande var det rene opspind eller bedragerier og ondskabsfuldheder mennesker imellem. Den 14. ju-

li 1696 nedsatte kongen den første af disse kommissioner, som fik opholdssted i Aalborg, og som indledningsvis valgte at interessere sig for Thisted-sagen, specielt borger i Thisted Oluf Langgaards datter Kirstens paastand om, at hun var blevet forhekset og besat af onde aander. Den 23. juli samme aar fik de stedlige myndigheder i Thisted af kommissionen ordre til at føre Oluf Langgaard og hans datter til Aalborg. Da Oluf Langgaard blev afhentet af byfogden og bysvenden, satte han sig til modværge, og der opstod et haandgemæng, som Jens Nielsen Vestergaard overværede og derefter fik lejlighed til at vidne om i retten.

Senere blev Jens Nielsen Vestergaard involveret paa en mere direkte personlig maade. Da kommissionen i efteraaret 1696 gjorde forsøg paa at faa den i hekkesagen stærk involverede præst Oluf Jensen Bjørn i Thisted suspenderet fra sit embede, bl.a. paa grund af embedsforsømmelser, fremskaffede man en lang række klagepunkter mod præsten. Et af disse, som er citeret i retsakterne, er en af Jens Nielsen Vestergaard forfattet skrivelse med følgende indhold: "Anno 1696 den 27 Octobr. var jeg underskrevne Jens Nielsen Westergaard i Faartoft udi magister Oluf Bjørns hus i Tisted og talte med Charlotte Amalie (hans Niece) om Ligprædiken over mit sal. Barn som jeg vilde have begravet torsdagen næst efter, som var den 29^{de} ditto, og betalte hende for Ligprædiken. Gik saa til Rector scolæ, magister Niels Ebbesen og fornøjede hannem for skolebørn maatte sjunge over Graven, gik derfra til klokkeren og betalte hannem for ringen. Torsdag morgen som Liget skulle begraves samme Dag, kom Simon Nielsen Kirkeprior til Faartoft til mig og lod mig vide, at Magister Holger (Schandorph, den i Hr. Olufs' sted indsatte præst) vilde ikke have barnets Lig begravet førend søndag næstefter. Saa drog jeg straks ud til Tisted og talte med Magister Holger om ligprædiken, hvortil han svarede, at det ikke kunde ske førend paa Søndag. Da svarede jeg hannem, at jeg havde haft nogle Folk hjemme til Ligvagt, jeg kunde ikke gøre mere Bekostning derpaa. Spurgte mig saa ad, om jeg havde givet Penge for Ligprædiken. Svarede jeg, at jeg betalte Charlotte Amalie dem i Mag. Olufs' hus. Da svarede han: Hvad skulde hun med dem? De penge kommer mig til! Jeg skal lære hende til at drage af Byen efter de andre! Da spurgte jeg hannem ad om han vilde være saa god og prædike over Liget, hvortil han svarede, at han ikke kunde, han havde ondt i hans Hals. Da spurgte jeg hannem ad, om han ville lade Hr. Oluf

i Hundborg (nabopræsten) prædike, da svarede han, at han var alt borte. Da spurgte jeg hannem ad, om han ville kaste jord paa Liget. Svarede ja. Rejste saa hjem igen det snarest jeg kunde, fulgte saa det sal. Lig til Kirkegaarden i sædvanlig Tid, og der vi kom paa Kirkegaarden blev liget nedsat i Graven. Blev vi saa staaendes ved Graven en lang Tid og ingen Præst kom og skolebørnene stod ogsaa hos. Saa gik Jens Nielsen og Anders Jellesen begge af Faartoft ned til Magister Olufs' og spurgte efter Præsten og talte med Charlotte Amalie, hvortil hun svarede at vi skulle gaa til von Holtens og spørge efter Magister Holger; og kom han os i Møde udenfor von Holtens i gaden og berettede hannem, at vi havde et Lig i Graven paa Kirkegaarden og havde tøvet længe efter Præsten, hvortil Mag. Holger svarede, at der ingen havde talt med hannem derom, hvortil vi svarede at Barnets Fader havde talt med hannem derom i Dag. Da svarede Mag. Holger: Jeg haver intet faaet for at kaste Jord paa det, dog vil jeg gøre det. Nu er det ikke Tid at komme med Lig! Da svarede vi at det var efter den sædvanlig gamle Skik, som vi plejer at komme med Lig. Hvortil Mag. Holger svarede, han skøtte intet derom. Men i skal komme efter Forordning. Saa gik han op og kastede Muld paa Liget; gik han saa i Kirken og der Skolebørnene havde ud-sjunget ved Graven, ginge vi samtligen i Kirken og vilde høre Ligprædiken, men der blev intet prædiket."

Ane 118 Christen Christensen Steentoft

der boede i V. Vandet sogn, er født sommeren 1675, hvor vides ikke, og han døde om formiddagen den 5. marts 1745 i V. Vandet og blev begravet den 12. marts, 69 aar, 29 uger og 6 dage gammel.

Han blev trolovet den 29. juni 1703 og gift den 8. oktober samme aar i V. Vandet Kirke med

Ane 119 Helle Christensdatter Dragsbeck

Hun er født ca. 1684 i Klitmøller, V. Vandet sogn, og hun døde 1762 i V. Vandet og blev begravet den 3. juni. Af kirkebogen fremgaar det, at hun døde den 27. maj 1762 i kirken under selve gudstjenesten.

Ane 120 Simon Poulsen Smed

der maa antages at have været smed i Thisted, er født 1677, antagelig i Thisted, hvis kirkebog imidlertid er stærkt beskadiget, og han døde den 2. november 1733 i Tilsted, angivet 56 aar 7 maaneder, 1 uge og 1 dag gammel.

Simon Poulsen Smed blev gift første gang den 3. september 1703 i Thisted med Maren Madsdatter. Hun døde imidlertid 1707 i Thisted, hvorefter han samme aar indgik nyt ægteskab med

Ane 121 Anne Nielsdatter

men vielsen er forgæves søgt i Thisted, Skinnerup og Tilsted sogne.

I følge dødsindførslen i kirkebogen er Anne Nielsdatter født den 9. november 1666, men hvor vides ikke. Hun døde 1770 i Tilsted og blev begravet den 23. september, i følge dødsindførslen 103 aar, 10 maaneder, 1 uge og 1 dag gammel.

Ane 122 Anders Jensen Bunche

er født ca. 1670 i Tved, og han døde 1744 i Tingstrup, Thisted sogn, og blev begravet den 30. oktober.

Han blev gift den 26. marts 1702 i Nors med

Ane 123 Kirsten Andersdatter

der ved vielsen kaldes Kirsten Jensdatter men i øvrigt alle øvrige steder Andersdatter. Hun er født ca. 1680, antagelig i Nors, og hun døde 1744 i Tingstrup og blev begravet den 6. november.

Anders Jensen Bunche maa antages at have været snedkermester. I hvert fald oplyses i forbindelse med en beskrivelse af Skjoldborg Kirke, at han i 1717 leverede kirken 25 stolestade døre, som han selv havde fremstillet.

Samme aar fik han af amtsforvalter Jens Hansens enke fæste paa det til Drasbæk Mølle hørende hus i Tingstrup tilligemed den dertil hørende jord, engen dog undtaget. I fæstebrevet hedder det, at Jens Hansens enke skulle levere Anders Jensen Bunche tømmer og tag til en binding hus samt tømmer, ler og tag til fire andre bindinger. Det maa formodes, at Anders Jensen Bunche selv skulle istandsætte og udvide huset, for det første aar skulle han ikke betale skat og landgilde, ligesom enken i samme periode skulle pløje og dyrke jorden for ham, mod at han dog selv skaffede korn. Herefter

skulle han hvert aar betale 8 rdr. og i øvrigt sørge for husets vedligeholdelse. Selve møllen og den dertil hørende mølledam medfulgte ikke, og i fæstebrevet er det præciseret, at Jens Hansens enke forbeholder sig retten til brug af disse ejendomme.

Ane 124 Bertel Pedersen Murermester

der boede i Thisted, hvor han maa formodes at have været murermester ligesom faderen, er født 1664 i Thisted som søn af Peder Murmester og Maren Andersdatter, og hvem intet nærmere vides. Hans død er forgæves søgt i sognets kirkebog.

Han ses at være blevet døbt den 1. november 1664, og blandt fadderne nævnes Henrik Henriksen, Hans Bahnsen og Laurits Nielsen, medens de øvrige navne ikke lader sig læse.

Bertel Pedersen Murermester blev gift den 2. juli 1693 i Thisted med

Ane 125 Anne Christensdatter Lomborg

der døde som enke 1731 i Thisted og blev begravet den 9. november. Ved dødsindførslen i kirkebogen har præsten ikke anført nogen alder, men det maa antages, at hun er født omkring 1660-1670. Hendes herkomst kendes ikke, men det er sandsynligt, at hun var en niece til præsten Niels Christensen Lomborg i Hassing, der blev kapellan 1660 og ordineret som sognepræst 1671.

Ane 126 Jens Lauritsen Werth

der var borger i Thisted, døde her i 1707 og blev begravet den 22. april.

Han blev gift den 20. juni 1695 i Thisted med

Ane 127 Karen Christensdatter

Hun er født ca. 1669, antagelig i Thisted, og hun døde her 1747 og blev begravet den 18. december.

Jens Lauritsen Werth er antagelig søn af Laurits Christensen Noestrup og hustru Anne Jensdatter, der blev gift 1671 i Thisted, og som den 26. januar 1672 fik døbt en søn med navnet Jens. Har dette sin rigtighed, maa det anses for givet, at Anne Jensdatter var datter af raadmand i Thisted

Jens Lauritsen Werth, der fødtes omkring 1600 og døde 1669 i Thisted.

Karen Christensdatter maa efter alt at dømmes være en datter af Christen Bertelsen paa Nørregade i Thisted, der begravedes 1710, og som var gift med Anne Christensdatter Hillersleff, der begravedes 1719. Dette par ses da ogsaa i kirkebogen at have faaet en datter døbt med navnet Karen den 28. marts 1669.

7. GENERATION.

Ane 132 Villads Christensen

er født omkring 1600, hvor vides ikke, og han døde efter 1674, men er i øvrigt forgæves søgt død i Skjoldborg sogn.

Han var gift med

Ane 133 Anne Clemmedsdatter

Hun er født ca. 1592, muligvis som datter af den Clemmet Clemmensen, der 1632 nævnes i Torup, og hun døde 1674 i Sønderby, Skjoldborg sogn, og blev begravet den 4. oktober.

Villads Christensen nævnes i Ørum Slots jordebog fra 1631 som fæster af en gaard i Skjoldborg Sønderby sammen med en Thomas Sørensen. I aarlig landgilde til lensmanden svarede de to fæstere 2 pund byg, et pund malt, to pund flæsk, et faar, en gaas, to høns, tre snese aal, fire tdr. havre og en fødenød.

I matriklen 1664 er Villads Christensen anført som fæster af en gaard i Skjoldborg Sønderby af hartkorn 8 tdr. 6 skpr. 1½ fjdkr. Gaarden havde oprindeligt tilhørt Christen Seefeld til Øland men var nu blevet udlagt til Henrich Jørgensen i Viborg. I aarlig landgilde svarede Villads Christensen nu 6 tdr. byg, to pund smør, et svin, en fødenød, en gaas, to høns, tre snese aal og 4 tdr. havre.

Ane 134 Svend Lauritsen

er født omkring 1620 i Bundgaard, Skjoldborg sogn, og han døde efter 1672 samme sted. Hans død er imidlertid forgæves søgt i sognets kirkebog.

Svend Lauritsen var gift med

Ane 135 Maren Christensdatter

Hun er født ca. 1613, og hun døde 1668 i Bundgaard og blev begravet den 16. august.

Maren Christensdatter var muligvis en datter af Christen Nielsen og Dorthe Jensdatter i Aas, der døde henholdsvis 1643 og 1652.

Bundgaard i Skjoldborg var oprindeligt to gaarde, og i matriklen 1664 ses den ene gaard at være beboet af Niels Paulsen og Poul Smed, medens den

anden er beboet af Svend Lauritsen. De to gaarde var paa hver ca. 11 tdr. hartkorn og svarede i aarlige afgifter 10 tdr. byg, 3 mk. leding og 6 tdr. gæsterihavre.

Ane 238 Christen Olufsen Dragsbeck

der boede i Klitmøller, V. Vandet sogn, er født omkring 1635 i Klitmøller, og han døde den 12. februar 1715 samme sted.

Han var gift med

Ane 239 Else Pedersdatter

Hun er født omkring 1640, og hun døde den 8. december 1714 i Klitmøller.

Christen Olufsen Dragsbeck var fæster under godset Nystrup og nævnes som saadan i matriklen 1664 og 1688. Desuden var han skudeejer og skipper og en af de mest fremtrædende mænd i Klitmøller. Den 8. august 1665 ses han sammen med 15 andre at have underskrevet et andragende til kongen, og han var da den eneste, der underskrev med fuldt navn, medens de øvrige blot har tegnet deres forbogstaver.

En bror til ham var Poul Olufsen Dragsbeck, der fødtes 1647, og som ligeledes var skudeejer og skipper. Han var desuden samtidig handelsmand og blev i løbet af faa aar en af de rigeste mænd i Klitmøller. Af hans opgivelse til skattevæsnet i 1715 fremgaar det saaledes, at han da ejede 9 ejendomme i V. Vandet, 4 i Ø. Vandet, 1 i Vang, 5 i Sennels og 2 i Hjarde-maal. Herudover var han ejer af herregaarden Montoft i Thy, som han forærede sin datter Helle, da hun blev gift. Selv boede han imidlertid paa et almindeligt husmandssted i Klitmøller og førte et særdeles beskedent og arbejdsomt liv.

Ane 240 Poul Christensen Smed

der boede i Thisted, hvor han ses at have faaet børn fra 1667, er forgæves søgt død i Thisted.

Han var gift med

Ane 241 Anne Jensdatter

der døde 1720 i Thisted og blev begravet den 15. maj.

Ane 244 Jens Pedersen Bunche

er født ca. 1621, og han døde 1690 i Tved og blev begravet 1. Søndag efter Paaske.

Saa vel han som hustruen nævnes som faddere flere gange, men hun er ved disse lejligheder ikke navngivet. Det maa dog antages, at hun er identisk med den Inger Pedersdatter Bunck, der blev begravet den 13. august 1704 i Tved, 64 aar gammel.

I matriklen 1688 opføres Jens Pedersen Bunche som fæster af en ejendom i Sønderby i Tved. Ejendommen havde et hartkorn paa 1 td. 1 skp. 1 fjdk. 1 alb. og ejedes af oberst Trolle.

8. GENERATION.

Ane 268 Laurits Svendsen

er født ca. 1588, og han døde 1659 i Bundgaard, Skjoldborg sogn, og blev begravet den 27. juli.

Laurits Svendsens herkomst kendes ikke, men han maa antages at have været en broder til Niels Svendsen ved Vildsund, der døde 1660, og til Karen Svendsdatter i Skjoldborg, der døde 1681, 96 aar gammel. I øvrigt er Laurits Svendsen muligvis en efterkommer efter den Lass Svendsen, der den 21. juli 1502 boede i Snedsted Præstegaard, da Hr. Michel (præsten) i Sønderhaa indværgede og gjorde lovhævd paa gaarden.

Laurits Svendsen nævnes første gang 1618, da han den 12. august var tilstede paa Viborg Landsting som sandemand i Hundborg Herred. Anledningen var, at Mads Nielsen i Skjoldborg havde slaaet Rasmus Nielsen paa Møgelvang ihjel.

I forbindelse med en strid om nogle agre paa Skjoldborg Mark og nogle ulovligt opkastede diger ved samme fremførtes den 20. september 1619 et tingsvidne for Hundborg Herredsting, hvori det bevidnedes, at man havde besigtiget en afgrøde liggende til Laurits Svendsens gaard i Bundgaarde, sydøst for Skjoldborg Kirke og der konstateret, at der var kastet noget jord fra diget østen for nævnte Laurits Svendsens mark.

Endelig nævnes Laurits Svendsen i Ørum Lens jordebog fra 1631 som fæster af den ene af de to Bundgaarde, medens den anden var bortfæstet til en Søren Pedersen. I aarlig landgilde svarede de to tilsammen 6 pund byg, 3 mk. leding og 6 tdr. kværsthavre.

Ane 476 Oluf Christensen Dragsbeck

er født ca. 1605 i Klitmøller, V. Vandet sogn, og han døde ca. 1672 samme sted.

Han blev gift 1633 i V. Vandet Kirke med

Ane 477 Helle Christensdatter Blach

Hun er født ca. 1605 i Klitmøller, og hun døde 1680 samme sted. Hun maa formodes at være datter af den Christen Christensen Blach, der nævnes fra 1585 til 1665 og som beklædte embedet som strandfoged.

Oluf Christensen Dragsbeck var fra i hvert fald 1631 fæster af det husmandssted i Klitmøller, som faderen var fradød, og som hørte under Ørum Len. Han var desuden skudeejер og sejlede som skipper lige til sine sidste aar. Han døde som en ret formuende mand.

9. GENERATION.

Ane 952 Christen Olufsen Dragsbeck

døde senest 1631 i Klitmøller, V. Vandet sogn.

I skattemandtalslisten for 1614 nævnes han som bruger af Drasbæk Mølle i Tingstrup, Thisted sogn. Her fra flyttede han senere til Klitmøller, hvor han var fæster af et husmandssted indtil sin død.

Efterkommere

efter

Niels Jensen Bang

og hustru

Juliane Elisabeth Marcusdatter

I. Marcussine Christiane Nielsen

er født den 29. marts 1848 i Haring, og hun døde den 19. februar 1919 i Haring. Hun blev gift den 25. oktober 1872 i Stagstrup med Poul Kristian Poulsen. Han er født den 3. september 1842 i Haring som søn af husmand Poul Pedersen og hustru Karen Christensdatter, og han døde den 14. januar 1930 i Haring.

Poul Kristian Poulsen var husmand og dræner i Haring.

I ægteskabet er børnene I.A.-I.K.

I.A.

Karen Maria Poulsen er født den 12. september 1873 i Haring, og hun døde den 13. november 1918 i Haring.

I.B.

Ane Elisabeth Poulsen er født den 15. december 1875 i Haring, og hun døde den 6. oktober 1944 i Krik, Vestervig sogn. Hun blev gift den 25. oktober 1898 i Sjørring med Søren Lauritsen Kjeldgaard. Han er født den 26. maj 1871 i Hørdum, Snedsted sogn, som søn af gaardmand Laurits Sørensen og hustru Kirsten Mortensen, og han døde den 12. august 1922 i Vestervig sogn.

Ane Elisabeth Poulsen gik i skole i Haring. Hun lærte vævning og tjente derefter forskellige steder som husassistent samt bl.a. som høstarbejder hos Fibiger paa Øland. Senere var hun husassistent paa Vestervig Apotek. Efter ægtefællens død bosatte hun sig i Krik, hvor hun gik ud og vaskede.

Søren Lauritsen Kjeldgaard udlærtes som murer og besøgte Vallekilde Højskole. Efter at have boet i Sjørring samt i Villerslev, hvor han drev smaa landejendomme samt arbejdede som murer, flyttede han til Oksenbøl og var bl.a. beskæftiget ved reparationen af Vestervig Kirke.

I ægteskabet er børnene I.B.1.-I.B.7.

I.B.1.

Martinus Lauritsen Kjeldgaard er født den 2. juli 1899 i Sjørring, og han døde den 26. juli samme aar.

I.B.2.

Kirsten Marie Kjeldgaard er født den 28. oktober 1900 i Sjørring. Hun blev gift den 18. september 1927 i Hurup med Jens Bak Kristensen. Han er født den 3. september 1889 i Krik, Vestervig sogn, som søn af arbejdsmand Peter Bak Kristensen og hustru Marie Abelone Knudsen, og han døde den 21. april 1973 i Koldby.

Bosat: De gamles Hjem, Koldby.

Kirsten Marie Kjeldgaard gik i skole i Villerslev og Oksnebøl. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette i forskellige pladser, bl.a. 2½ aar i Sønderho, 3 aar i Oksnebøl samt 1½ aar i Krik. De sidste 4 aar inden giftermålet arbejdede hun som kokkepige ved KFUM i Thisted.

Jens Bak Kristensen gik i skole i Oksnebøl. Han tjente ved landbruget, bl.a. som forkarl paa Rydhave. I 1920 begyndte han som lagerforvalter i en kulimportvirksomhed i Krik, hvor han arbejdede i 35 aar.

I.B.2.a.

Harald Kjeldgaard Bak Kristensen, der er specialarbejder, er født den 30. september 1929 i Krik, Vestervig sogn.

I.B.2.b.

Anna Lise Bak Kristensen er født den 6. april 1932 i Krik, Vestervig sogn. Hun blev gift den 15. april 1954 i Vestervig med Arne Jensen, der er født den 8. juni 1929 i Helligsø som søn af gaardejer Marius Jensen og hustru Poulina Nielsen.

Bosat: Møllebovej 4, Hedehusene.

Anna Lise Bak Kristensen gik i skole i Oksnebøl og Vestervig. Hun tjente som husassistent i bl.a. Krik, Fjerritslev samt Hedehusene.

Arne Jensen gik i skole i bl.a. Helligsø. Han tjente ved landbruget omkring Helligsø samt 2 aar i Haderup, og i 1951 besøgte han Tommerup Højskole. Efter 2 aar ved landbruget i Hurup blev han i 1953 renovationsarbejder ved Høje Taastrup Kommune, og siden 1954 har han været selvstændig vognmand.

I.B.2.b.1)

Susanne Back Jensen er født den 7. marts 1955 i Høje Taastrup.

Bosat: Hedekæret 3, Hedehusene.

Susanne Back Jensen gik 9 aar i skole i Hedehusene. Hun tjente 1 aar som husassistent i Roskilde og begyndte i 1972 i vuggestuen Egelunden, Albertslund, hvor hun siden 1974 har været assistent.

I.B.2.b.2)

Bente Back Jensen, der er klinikelev, er født den 10. januar 1958 i Hedehusene.

Bosat: Møllebovej 4, Hedehusene.

I.B.2.b.3)

Henrik Back Jensen er født den 20. januar 1964 i Roskilde.

I.B.2.c.

Gerald Kjeldgaard Bak Kristensen, der er skomager, er født den 27. juli 1934 i Krik, Vestervig sogn. Han er gift med Ulla, og i ægteskabet er 2 børn.

Bosat: Gyvelparken 36, Galten.

I.B.3.

Marthinus Lauritsen Kjeldgaard er født den 8. januar 1902 i Sjørring. Han blev gift den 18. januar 1927 i Stagstrup med Maren Thinggaard Nielsen, der er født den 20. juni 1900 i Skyum som datter af gaardejer Kristian Nielsen og hustru Marianne Vorm.

Bosat: Præstekærvej 14, Brønshøj.

Marthinus Lauritsen Kjeldgaard gik i skole i Villerslev og Oksenhøj. Han arbejdede ved landbruget i Thy og aftjente sin værnepligt i Fredericia samt i Viborg. I 1923 udlærtes han som slagter i Sundby, og efter nogle aar som svend i Koldby samt i Hurup har han siden 1929 været murerarbejdsmand.

Maren Thinggaard Nielsen gik i skole i Skyum. Hun tjente som husassistent forskellige steder i Thy og blev i 1935 rengøringsassistent i København, hvor hun arbejdede indtil pensionsalderen.

I.B.3.a.

Aage Worm Kjeldgaard er født den 1. januar 1928 i Krik, Vestervig sogn. Han blev gift den 9. marts 1957 i Brønshøj med Else Oline Petersen, der

er født den 31. juli 1932 i København som datter af assistent Poul Viggo Petersen og hustru Ane Marie Jensen.

Bosat: Højtoftevej 16, Søborg.

Aage Worm Kjeldgaard bestod i 1945 realeksamen i Brønshøj. I 1949 dimitteredes han som lærer fra KFUMs Seminarium, hvorpaa han indkaldtes til militærtjeneste. I 1951 hjemsendtes han som sekondløjtnant, og i 1954 udnævntes han til løjtnant af reserven, 1959 til premierløjtnant af reserven og 1964 til kaptajn af reserven. Fra 1951 til 1972 var han ansat ved Brønshøj Skole, og han har siden været skoleinspektør ved Voldparkens Skole i København. - Aage Worm Kjeldgaard har været formand for Københavns Kommuneskolers Sløjdlærerforening fra 1967 til 1972 samt formand for Københavns Skoleinspektørforening siden 1975. Siden 1974 har han været næstformand i Fælleslærerrådet i København. Han er medlem af bestyrelsen for Danmarks Skoleinspektørforening, Københavns Embedsmandsforening, repræsentantskabet for Danmarks Lærerforening, Danmarks Skoleradio og TV og i Københavns Kommunalforening.

Else Oline Petersen bestod i 1948 mellemskoleeksamen fra Hillerødgades Skole i København og i 1951 studentereksamen. I 1954 dimitteredes hun som lærer fra KFUMs Seminarium, og hun har siden været ansat ved Stevnsgades Skole i København. - Else Oline Petersen har siden 1971 været domsmand ved Østre Landsret. Hun er medlem af bestyrelsen for sproglærerforeningen i København.

I.B.3.a.1) Bo Worm Kjeldgaard er født den 25. februar 1959 i Gentofte.

I.B.3.a.2) Anne Worm Kjeldgaard er født den 18. september 1965 i Gentofte.

I.B.3.b.

Tage Worm Kjeldgaard er født den 5. juli 1929 i Krik, Vestervig sogn. Han blev gift den 9. september 1950 i København med Irma Gilling, der er født den 9. oktober 1929 i Hurup som datter af vejassistent Henry Gerhard Gilling og hustru Ane Kathrine Simonsen.

Bosat: Ertevej 21, Brønshøj.

Tage Worm Kjeldgaard gik i skole i Brønshøj. Han arbejdede 1½ aar som bud i København og udlærtes i 1949 som typograf ved O.C. Olsen & Comp., hvor han var ansat indtil 1970. Siden 1973 har han været typograf ved Berlingske Tidende.

Irma Gilling gik i skole i Hurup. Hun tjente som husassistent hos gaard-

ejer Valdemar Jørgensen; Grurup, samt en tid i København. Siden 1972 har hun været hjemmehjælper ved Københavns Kommune.

I.B.3.b.1)

Steen Børge Kjeldgaard er født den 14. januar 1956 paa Frederiksberg.

Han bestod i 1973 realeksamen i Brønshøj, hvorpaa han begyndte paa Efterslægtens Gymnasium.

I.B.3.b.2)

Kurt Leo Kjeldgaard er født den 15. maj 1962 i København, og han døde den 4. september 1971.

I.B.3.c.

Tove Worm Kjeldgaard er født den 25. juni 1934 i Vesterby, Vestervig sogn. Hun blev gift den 13. september 1958 i Brønshøj med Bendt Jørgen Minke, der er født den 28. september 1934 i København som søn af faktor Jørgen Minke og hustru Margrethe Madsen.

Bosat: Korshavevej 7, Assendløse, Viby Sjælland.

Tove Worm Kjeldgaard gik i skole i Brønshøj. Hun arbejdede 2 aar som barnepige og var derpaa i 8½ aar ansat paa en skotøjsfabrik.

Bendt Jørgen Minke gik i forskellige skoler i København. Han stod i lære som skrædder og tilskærer i Veksø, og fra 1954 til 1955 aftjente han sin værnepligt ved Søværnet. Efter bl.a. 5 aar som afdelingsleder var han i 3 aar leder af Pensionisternes Samvirke i København, og siden 1974 har han været afdelingsleder ved HK.

I.B.3.c.1) Pia Tanja Minke er født den 27. marts 1959 i København.

I.B.3.c.2) Toni René Minke er født den 14. april 1960 i København.

I.B.3.c.3) Rudi Jan Minke er født den 17. april 1964 i København.

I.B.3.c.4) Brian Tim Minke er født den 17. juli 1968 i Roskilde.

I.B.3.d.

Grethe Worm Kjeldgaard er født den 30. september 1937 i Brønshøj. Hun blev gift første gang den 18. november 1956 i Brønshøj med portør Jørgen Elo Friis Hansen, der er født den 16. februar 1936 som søn af farveriarbejder Tage Friis Hansen og hustru Inga Nielsen. Ægteskabet blev ophævet i 1966. Hun giftede sig anden gang den 19. november 1969 i København med styrmand Villy Nielsen, der er født den 20. oktober 1937 som søn af fisker Ejner Nielsen og hustru Jenny Jensen. Ægteskabet blev ophævet i 1974.

Bosat: Parkvej 82, Køge.

Grethe Worm Kjeldgaard gik i skole i Brønshøj. Hun lærte syning og arbejdede en tid paa en skotøjsfabrik i København. Fra 1966 til 1969 var hun ekspeditrice i Anva, og siden 1974 har hun været beskæftiget paa Køge Andelsslagteri.

I.B.3.d.1) Lone Friis Nielsen er født den 11. april 1957 paa Frederiksberg.

I.B.3.d.2) Bente Friis Nielsen er født den 7. december 1958 i Brønshøj.

I.B.3.d.3) Keld Friis Nielsen er født den 21. maj 1962 paa Nørrebro.

I.B.3.d.4) Charlotte Nielsen er født den 26. juni 1969 paa Nørrebro.

I.B.4.

Karl Kristian Kjeldgaard er født den 20. juni 1904 i Villerslev, og han døde den 28. august samme aar.

I.B.5.

Karl Kristian Kjeldgaard er født den 4. november 1905 i Villerslev, og han døde den 20. november 1965 i København. Han blev gift 1924 i Hurup med Annine Elisabeth Gilling, der er født den 5. juli 1906 i Hurup som datter af Jens Gilling og hustru Bente Louise. Ægteskabet blev ophævet i 1954.

Karl Kristian Kjeldgaard gik i skole i Villerslev. Han udlærtes som murer hos murermester Jensen, Vestervig.

Annine Elisabeth Gilling gik i skole i Hurup. I 1954 bosatte hun sig i Sverige.

I.B.5.a.

Kaja Agnethe Kjeldgaard er født den 7. oktober 1928 i Krik, Vestervig sogn. Hun blev gift den 30. oktober 1948 i København med Herluf Leonhard Sørensen, der er født den 28. juni 1927 i Grurup som søn af Signe Overgaard Sørensen.

Bosat: Aafløjen 34, Brønshøj.

Kaja Agnethe Kjeldgaard gik 8 aar i skole i Brønshøj. Hun arbejdede 1 aar i modeforretning, hvorpaa hun var kontorelev ved Schous Fabrikker. Siden 1964 har hun været kontorassistent ved KTAS.

Herluf Leonhard Sørensen gik i skole i Grurup. Han arbejdede en tid ved landbruget, og efter at have arbejdet 3 aar paa en servicestation i København samt 1 aar som chauffør drev han selv en servicestation. I 15 aar var

han nu taxivognmand, og siden 1966 har han været lagerforvalter ved Møbeltransporten Danmark.

I.B.5.a.1)

Leif René Sørensen er født den 25. januar 1947 i Brønshøj. Han blev gift den 15. september 1973 i Nanortalik, Grønland, med Trine Marie Johanne Susse Kleist, der er født den 2. januar 1953 i Sydprøven, Nanortalik sogn, som datter af Inger Dorthe Thobia Kleist, der er gift med arbejdsmand Rørdam Karlsen.

Bosat: Godthaab, Grønland.

Leif René Sørensen gik 9 aar i skole. Han udlærtes i 1966 som speditør, og efter at have aftjent sin værnepligt var han indtil 1969 konstabel. I ca. 1½ aar arbejdede han nu i et speditørfirma, samtidig med at han tog højere handelseksamen i regnskabsføring, og i 1972 blev han udstationeret til kammertkontoret i Nanortalik. Siden 1975 har han været assistent paa kammertkontoret i Godthaab.

Trine Marie Johanne Susse Kleist tog statskontrolleret prøve fra 9. klasse i Holstebro. Hun tjente 1 aar som husassistent i Nærum.

I.B.5.a.1)a) Aviaja Margrethe Sørensen er født den 17. december 1973 i Nanortalik.

I.B.5.a.1)b) Lars Michael Sørensen er født den 31. oktober 1974 i Nanortalik.

I.B.5.a.2)

Per Kjeld Sørensen er født den 18. december 1950 i Brønshøj.

Bosat: St. Kannikestræde 2, København K.

Per Kjeld Sørensen bestod i 1968 realeksamen fra Enghavevejens Skole i København. I 1971 tog han HF-eksamen fra Statens HF-kursus, og han læser nu tibetansk sprog og kultur paa Københavns Universitet.

I.B.5.a.3)

Jan Henry Sørensen er født den 5. november 1952 paa Frederiksberg. Han lever sammen med barneplejerske Ingelise Bentsen, der er født den 18. september 1951 i Kastrup paa Amager.

Bosat: Priorvej 11, København F.

Jan Henry Sørensen bestod i 1969 statskontrolleret prøve fra 10. klasse fra Enghavevejens Skole. Han gennemgik uddannelse til bankassistent

vatbanken, og i 1974 bestod han den 1-aarige bankskole. Samme aar paabegyndte han den 2-aarige bankskole.

I.B.5.b.

Orla Kjeldgaard er født den 25. oktober 1932 i Krik, Vestervig sogn. ,

Bosat: Elmelundevej 11, Brønshøj.

Orla Kjeldgaard gik i skole i Brønshøj. Han gennemgik uddannelse paa Holmen i København til radiotelegrafist og var tjenstgørende som saadan i Grønland og Skotland samt paa motortorpedobaade. Han arbejdede 10 aar i et grossistfirma i København og er nu chauffør i firmaet Møbeltransport Danmark.

I.B.6.

Markussine Pouline Kjeldgaard er født den 11. januar 1910 i Villerslev.

Hun blev gift den 30. januar 1938 i København med Ernst Valdemar Espersen, der er født den 2. december 1909 i København som søn af købmand Ernst Valdemar Espersen og hustru Laura Jensen.

Bosat: Guldbergsgade 43, København N.

Markussine Pouline Kjeldgaard gik i skole i Oksenhøj. Hun tjente som husassistent i Thy samt hos postmesteren i Vestervig og 3½ aar hos dennes datter i København, hvorpaa hun i 1½ aar arbejdede som kokkepige hos en læge.

Ernst Valdemar Espersen bestod i 1926 præliminæreksamen. Han gennemgik kontoruddannelse og har siden 1930 været ansat ved Arbejdsformidlingen i København, hvor han nu er overassistent.

Ægteparret har foruden nedenstaaende 4 sønner plejedatteren Brunhilde Thomsen, der er født den 9. juli 1953 i Kætting ved Husum.

I.B.6.a.

Ulrik Kjeldgaard Espersen er født den 6. september 1938 i Sankt Thomas sogn, København. Han er gift med Annie Lone Jensen, der er født den 6. juli 1947 i Sankt Pouls sogn, København, som datter af Alice Anny Jensen.

Bosat: Guldbergsgade 45, København N.

Ulrik Kjeldgaard Espersen udlærtes som lagerekspedient i et damehattefirma, og efter 5 aar som lagerekspedient i et papirfirma arbejdede han ca. 3 aar som medhjælper paa Steins Laboratorium. De sidste 10 aar har han været trykkeriarbejder.

Annie Lone Jensen arbejdede en tid i en børnehave, hvorpaa hun stod 1 aar i lære som materialist.

I.B.6.a.1) Peter Tony Espersen er født den 27. maj 1964 i København.

I.B.6.a.2) Tine Karin Espersen er født den 10. juni 1966 i København.

I.B.6.b.

Jan Kjeldgaard Espersen er født den 19. februar 1942 i København. Han blev gift den 24. maj 1968 i København med Solveig Birthe Lind Markwardt Pedersen, der er født den 24. januar 1947 i Søborg som datter af elektriker Edvardt Christen Pedersen og hustru Eva Kristine Theresa Markwardt.

Bosat: Kjeld Langes Gade 2, København K.

Jan Kjeldgaard Espersen bestod i 1961 studentereksamen fra Sortedam Gymnasium i København. I 1967 dimitteredes han som magister i filosofi fra Københavns Universitet, og samme aar blev han amanuensis i filosofi ved Københavns Universitet. I 1969 blev han lektor, og siden 1971 har han desuden været afdelingsleder. - Jan Kjeldgaard Espersen har i 1969 udgivet bogen "Logik og Argumenter".

Solveig Birthe Lind Markwardt Pedersen gik i skole i Søborg og bestod i 1966 studentereksamen fra Søborg Gymnasium.

I.B.6.b.1) Eva Camilla Julie Espersen er født den 17. januar 1968 i København.

I.B.6.c.

Ole Kjeldgaard Espersen er født den 25. juni 1943 i København. Han blev gift den 25. maj 1968 i København med Bente Hygum Jakobsen, der er født den 9. maj 1946 paa Frederiksberg som datter af Knud Jakobsen og hustru Else Augusta Hygum Thomsen.

Bosat: Galgebakken Over 10, Albertslund.

Ole Kjeldgaard Espersen er arkitekt, og Bente Hygum Jakobsen er socialraadgiver.

I.B.6.c.1) Helle Hygum Espersen er født den 19. december 1967 i København.

I.B.6.c.2) Signe Hygum Espersen er født den 26. juni 1974 i Albertslund.

I.B.6.d.

Søren Arne Kjeldgaard Espersen er født den 5. oktober 1945 i Sankt Johannes sogn, København.

Bosat: Vibekegade 11, København Ø.

Søren Arne Kjeldgaard Espersen har bl.a. arbejdet paa en rideskole og er nu free-lance tegner.

I.B.7.

Ellen Louise Kjeldgaard er født den 26. august 1912 i Villerslev.

Bosat: Skovvej 10A, Hobro.

Ellen Louise Kjeldgaard gik i skole i Oksnbøl. Hun tjente som husassistent i Krik samt paa Haslev Højskole, hvor hun desuden i 1936 var elev. I 1944 dimitteredes hun som sygeplejerske, og efter bl.a. at have arbejdet i Viborg samt paa forskellige hospitaler i København deltog hun i 1954 i et kursus for ledende sygeplejersker paa universitetet i Aarhus. I 1956 blev hun afdelingssygeplejerske i Hobro, hvor hun var ansat indtil pensionsalderen.

I.C.

Pouline Poulsen er født den 25. oktober 1877 i Stagstrup, og hun døde den 25. januar 1940 i Kobberrød, Gettrup sogn. Hun blev gift den 25. november 1902 i Gettrup med Jens Kristian Toft. Han er født den 8. august 1876 i Kobberrød, Gettrup sogn, som søn af husmand Peder Christian Toft og hustru Mette Johanne Pedersen, og han døde den 9. januar 1956 i Koldby.

Jens Kristian Toft var gaardejer.

I ægteskabet er børnene I.C.1.-I.C.9.

I.C.1.

Peder Kr. Toft er født den 1. oktober 1903 i Snedsted, og han døde 23 aar gammel.

Peder Kr. Toft var slagter.

I.C.2.

Poul Christian Toft er født den 20. september 1904 i Snedsted. Han blev gift den 9. juli 1929 i Snedsted med Kirstine Marie Bang, der er født den 16. juni 1907 i Gjersbøl, Snedsted sogn, som datter af Jens Bang og hustru Maren Kathrine Ramsgaard. (Se V.)

Bosat: Kirkestræde 7, Hvidbjerg.

Poul Christian Toft lærte landbruget og drev i ca. 10 aar en landejendom i Grurup. Efter 6 aar som bestyrer paa en landejendom i Klim Odde arbejdede han 6 aar paa Helligsø Teglværk, og i 16 aar var han derpaa pedel ved Hvidbjerg Kost- og Realskole.

Kirstine Marie Bang gik i skole i Snedsted. Hun lærte husgerning og syning, hvorpaa hun i nogle aar havde en systue.

I.C.2.a.

Peder Kristian Toft er født den 14. december 1930 i Grurup. Han blev gift den 15. april 1954 i København med Mona Rasmussen, der er født den 27. juni 1933 i København som datter af typograf Helmut Karl Kristian Rasmussen og hustru Inga Nielsen.

Bosat: Tranekærvej 7, Køge.

Peder Kristian Toft gik bl.a. i skole i Grurup og Klim. Han udlærtes i 1950 som kontorassistent i Hurup, og efter 1½ aar i Sorø aftjente han sin værnepligt ved Søværnet, hvor han fortsatte som math. Han begyndte som kontorassistent ved Fisker og Nielsen, hvor han siden har været beskæftiget, afbrudt af 4 aar i Købbyen.

Mona Rasmussen gik i Sankt Hansgades Skole i København. Hun udlærtes i 1951 som kontorassistent ved Schous Fabrikker, og indtil 1965 var hun ansat ved Kirch-gardinstænger, hvorpaa hun i ca. 7 aar har været kontorassistent paa Thor-stempelfabrik.

I.C.2.a.1)

Søren Toft er født den 13. februar 1955 i Sankt Johannes sogn, København.

Bosat: Tranekærvej 7, Køge.

Søren Toft bestod teknisk forberedelseseksamen. Han gennemgik kontoruddannelse ved Brdr. Dahl A/S, og efter en tid som kontormand ved E. Ørsted-Hansen indkaldtes han til militærtjeneste ved Søværnet.

I.C.2.a.2)

Bjarne Toft er født den 22. september 1965 i København.

I.C.2.b.

Edith Bang Toft er født den 2. oktober 1932 i Grurup. Hun blev gift den 29. december 1956 i Hvidbjerg med Kristen Astrup Aagaard, der er født den 5. september 1930 i Handbjerg som søn af pensionist Adam Aagaard og hustru Anna Kirstine Astrup.

Bosat: Slotsallé 15, Augustenborg.

Edith Bang Toft tjente som husassistent og besøgte 1953-1954 Faarevejle

Sygeplejeskole. Efter at have været elev paa Holstebro Centralsygehus var hun fra 1955 til 1961 plejer paa Augustenborg Statshospital, hvor hun begyndte igen i 1975 som plejervikar.

Kristen Astrup Aagaard arbejdede en tid ved landbruget, og siden 1955 har han været ansat paa Danfoss som opstiller. Han har deltaget i svejse- og drejerkurser.

I.C.2.b.1) Jytte Toft Aagaard er født den 29. marts 1960 i Sønderborg.

I.C.2.b.2) Dorte Astrup Aagaard er født den 22. september 1964 i Augustenborg.

I.C.2.b.3) Anette Bang Aagaard er født den 13. marts 1970 i Sønderborg.

I.C.2.c.

Erik Bang Toft er født den 18. januar 1943 i Klim Odde, Klim sogn. Han blev gift den 1. juni 1968 i Hvidbjerg med Gunhild Merete Hebsgaard, der er født den 13. august 1945 i Hvidbjerg som datter af gaardejer Anders Nielsen Hebsgaard og hustru Kirsten Helene Astrid Madsen.

Bosat: Bjerggade 9, Løjt Kirkeby, Aabenraa.

Erik Bang Toft gik i skole i Gettrup samt i Hvidbjerg, hvor han i 1959 bestod præliminæreksamen. Han gennemgik uddannelse til arkitekt og har bl. a. arbejdet 2 aar i et murer- og entreprenørfirma, hvorpaa han i 1967 blev ansat ved Guldager Kommunes tekniske forvaltning. I 1970 blev han sagsbehandler i amtsbygningsinspektoratet ved Sønderjyllands Amtskommune. - Erik Bang Toft har haft tillidshverv i Teknisk Landsforbund - Danske Teknikers Arbejssløshedskasse.

Gunhild Merete Hebsgaard gik i skole i Hvidbjerg. Hun uddannedes til damefrisør i Hvidbjerg og har siden 1971 arbejdet paa en systue i Aabenraa.

I.C.2.c.1) Karina Hebsgaard Toft er født den 22. oktober 1972 i Aabenraa.

I.C.3.

Mette Johanne Toft er født den 3. juni 1906 i Snedsted, og hun døde den 16. december 1961 i Koldby, Hørdum sogn. Hun blev gift den 2. maj 1937 i Gettrup med Otto Mikael Jensen, der er født den 8. august 1905 i Klitmøller, V. Vandet sogn, som søn af Laura Marie Jensen.

Bosat: Limfjordsgade 8, Koldby, Snedsted.

Mette Johanne Toft gik i skole i Taabel. Hun tjente som husassistent omkring Snedsted, og efter at have drevet en forretning med fransk vask og stryging i Snedsted blev hun husbestyrerinde for sin tilkommende mand.

Otto Mikael Jensen gik i skole i Klitmøller. Han lærte landbruget og aftjente i 1927 sin værnepligt i Viborg, hvorpaa han bl.a. arbejdede i tørvemosen i Gjersbøl samt som vognmand i Snedsted. I 1950 blev han depotbestyrer for Sæby Fiskeindustri i Koldby.

I.C.3.a.

Egil Toft, der i 1963 fik navneændring fra Toft Jensen, er født den 16. august 1937 i Snedsted. Han blev gift den 26. juni 1962 i Aarhus med Ruth Jeppesen, der er født den 12. maj 1941 i Aarhus som datter af møbelpolstrer Niels Madsen Jeppesen og hustru Gerda Agnethe Jonsson Andersen.

Bosat: Kløvervangen 79, Skødstrup.

Egil Toft gik i skole i Snedsted og Koldby. Han udlærtes i 1956 som bager i Sundby og aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret i Hillerød. Efter at have bestaaet teologisk eksamen i Sverige var han i 2 aar ungdomsevangelist, og i 4 aar var han derpaa præst i Brovst. Han er nu præst ved Saron-kirken i Aarhus.

Ruth Jeppesen gik 9 aar i skole i Aarhus og havde desuden et ophold paa en ungdomsskole. Hun gennemgik uddannelse til kontorassistent paa et advokatkontor i Aarhus, og en tid var hun derpaa køkkenmedhjælper. De sidste 3 aar har hun været halvtidsbeskæftiget som kontorassistent paa Risskov Amtsgymnasium.

I.C.3.a.1) Bjarke Toft er født den 16. august 1963 i Aarhus.

I.C.3.a.2) Heide Toft er født den 22. marts 1966 i Aalborg.

I.C.3.b.

Jørgen Toft, der i 1968 fik navneændring fra Toft Jensen, er født den 20. december 1945 i Thisted. Han blev gift den 15. juli 1967 i Skjoldborg med Aase Floutrup Christensen, der er født den 22. januar 1947 i Skjoldborg som datter af Poul Christensen og hustru Elisabeth Jørgensen.

Bosat: Elsted, Snedsted.

Jørgen Toft gik i skole i Koldby og Hørдум. Han arbejdede en tid ved landbruget og gennemgik uddannelse til kommis, hvorpaa han aftjente sin

værnepligt ved Civilforsvaret. Efter 7 aar som inspektør i forsikringssekselskabet Tryg er han nu lagerekspedient ved DLG i Stagstrup.

Aase Floutrup Christensen gik i skole i Skjoldborg og besøgte desuden en ungdomsskole. Hun tjente en tid som husassistent og har desuden været ekspeditrice i Legetøjshuset i Thisted. De sidste 3 aar inden giftermålet var hun beskæftiget hos en købmand i Vildsund.

I.C.3.b.1) Michael Floutrup Toft er født den 29. april 1968 i Thisted.

I.C.3.b.2) Alice Floutrup Toft er født den 19. november 1970 i Thisted.

I.C.3.b.3) René Floutrup Toft er født den 10. februar 1974 i Thisted.

I.C.4.

Christian Marthinus Toft er født den 28. november 1907 i Vestervig. Han blev gift den 28. november 1935 i Snedsted med Maren Kirstine Bruun, der er født den 15. juli 1910 i Sjørring som datter af arbejdsmand Kristian Pedersen Bruun og hustru Petrea Hansen.

Bosat: Stagstrup, Snedsted.

Christian Marthinus Toft gik i skole i Taabel og Kobberrød. Han lærte landbrug hjemme samt i forskellige pladser, bl.a. i Harring Præstegaard samt i Kobberrød og i Vestervig. I 8½ aar drev han en ejendom i Helligsø, hvorpaa han boede 2 aar i Snedsted, og i 1947 købte han sin nuhavende ejendom Kirketoft. - Christian Marthinus Toft har været medlem af bestyrelsen for Gettrup Mejeri.

Maren Kirstine Bruun gik i skole i Aarup. Hun tjente som husassistent og arbejdede ca. 3 aar paa Thisted Sygehus, hvorpaa hun lærte syning i Snedsted. Den sidste tid inden giftermålet var hun beskæftiget i Vestervig.

I.C.4.a.

Gerda Bruun Toft er født den 14. september 1939 i Helligsø. Hun blev gift den 8. juli 1961 i Stagstrup med Gunner Hyldgaard, der er født den 16. november 1937 i Stagstrup som søn af Niels Kristian Hyldgaard og hustru Inger Kirstine Pedersen.

Bosat: Lundgaardsparken 20, Avlum.

Gerda Bruun Toft gik i skole i Stagstrup. Hun udlærtes i 1960 som kontorassistent paa Nordthy Regnskabskontor i Thisted, hvorpaa hun arbejdede 1½ aar som kontorassistent paa Aarhus Papirfabrik. Fra 1966 til 1970 var hun halvdagsbeskæftiget paa en konfektionsfabrik i Avlum.

Gunner Hyldgaard gik i skole i Stagstrup. Han arbejdede en tid ved landbruget omkring Stagstrup og gennemgik fra 1956 til 1961 læreruddannelse paa Nr. Nissum Seminarium, hvorpaa han siden har været lærer ved Avlum Skole. - Gunner Hyldgaard har siden 1970 været kirkesanger ved Avlum Kirke, ligesom han har været medarbejder ved FDF i Avlum.

I.C.4.a.1) Jette Toft Hyldgaard er født den 9. oktober 1962 i Aarhus.

I.C.4.a.2) Bertil Toft Hyldgaard er født den 26. maj 1965 i Avlum.

I.C.4.a.3) Brita Toft Hyldgaard er født den 9. juli 1970 i Herning.

I.C.4.b.

Jens Christian Bruun-Toft er født den 12. juni 1944 i Koldby, Hørdum sogn. Han blev gift den 28. november 1970 i Hedensted med Bodil Kjeldgaard Bruun, der er født den 25. august 1943 i Hedensted som datter af gdr. Christen Kjeldgaard Bruun og hustru Inga Marie Nielsen.

Bosat: Sølvgranen 3, Kjellerup.

Jens Christian Bruun-Toft gik i skole i Stagstrup. Efter ca. 3 aar ved Nordthy Regnskabssektion samt ca. 3 aar i et revisionsfirma besøgte han Haslev udvidede Højskole i 1965. Han arbejdede nu ved Aarhus Skattevæsen samt ved Struer Skattevæsen, og sommeren 1967 havde han et studieophold i USA, hvorpaa han var beskæftiget hos en revisor i Nykøbing M. ca. 1 aar. I 1970 bestod han realeksamen i Herning, og i 1973 dimitteredes han som socialraadgiver fra Den sociale Højskole i Odense. Han har siden været socialraadgiver ved Kjellerup Kommune.

Bodil Kjeldgaard Bruun bestod i 1961 realeksamen i Hedensted. Hun udlærtes i 1964 som bankassistent i Andelsbanken i Vejle, og efter at have arbejdet i Andelsbanken i Holstebro samt en kort tid i Herning var hun fra 1970 til 1973 beskæftiget i Odense. Hun er nu i Andelsbanken Kjellerup Afd.

I.C.4.b.1) Jørgen Henrik Bruun-Toft er født den 9. oktober 1972 i Odense.

I.C.4.c.

Anna Elisabeth Bruun Toft er født den 12. juni 1944 i Koldby, Hørdum sogn. Hun blev gift den 7. marts 1964 i Stagstrup med Harald Emil Pedersen, der er født den 20. november 1933 i Kustrup, Vejlby sogn, som søn af gaardejer Niels Jørgen Pedersen og hustru Maren Hansine Antoinette Jørgensen.

Bosat: Aabrinken 50, Thisted.

Anna Elisabeth Bruun Toft gik i skole i Stagstrup og besøgte Rinkenæs Ungdomsskole. Hun tjente som husassistent i Stagstrup og arbejdede en tid paa Hørdum Telefoncentral. Efter at have været ekspeditrice i Thisted havde hun i 1963 et ophold paa Hammerum Husholdningsskole.

Harald Emil Pedersen gik i skole i Kustrup og Brænderup, hvor han i 1950 bestod præliminæreksamen. Han arbejdede ved landbruget og besøgte 1952-1953 Haslev Landbrugsskole, og i 1956 dimitteredes han som landbrugs-konsulent fra Landbohøjskolen. Sin værnepligt aftjente han i Aarhus samt i Padborg, hvorpaa han en tid var ansat i Landboforeningen i Aalborg. I ½ aar var han nu lærer paa Haslev Landbrugsskole, og han er nu konsulent ved Nordthy Landboforening i Thisted.

I.C.4.c.1) Niels Jørgen Toft Pedersen er født den 18. december 1964 i Thisted.

I.C.4.c.2) Else Toft Pedersen er født den 30. september 1968 i Thisted.

I.C.4.c.3) Kristian Toft Pedersen er født den 11. november 1974 i Thisted.

I.C.4.c.4) Poul Toft Pedersen er født den 11. november 1974 i Thisted, og han døde den 12. november samme aar.

I.C.5.

Viggo Toft er født den 19. april 1909 i Vestervig. Han blev gift den 10. marts 1940 i Snedsted med Juliane Elisabeth Bang, der er født den 29. august 1904 i Gjersbøl, Snedsted sogn, som datter af tømrer Jens Bang og hustru Maren Kathrine Ramsgaard.

Bosat: Tøvlingvej.33, Snedsted.

Viggo Toft gennemgik handelsuddannelse og arbejdede som landmand.

Juliane Elisabeth Bang gennemgik uddannelse til sygeplejerske.

I.C.5.a.

Bodil Bang Toft er født den 15. juni 1941 i Hvidbjerg. Hun blev gift den 31. maj 1962 i Snedsted med Chr. Mørck Petersen, der er født den 19. september 1936 i Østerbølle som søn af gaardejer Magnus Petersen og hustru Karoline Mathilde Mørck.

Bosat: Skyum, Snedsted.

Bodil Bang Toft gik i skole i Elsted og besøgte desuden Sommersted Ungdomsskole. Hun tjente 2 aar som husassistent og gennemgik uddannelse hos

Aksel Pedersen i Gudnæsstrand, hvorpaa hun i 2 aar var ekspeditrice og nu er bogholder samme sted.

Chr. Mørck Petersen gik i skole i Knudstrup. Han udlærtes som kommis i Østerbølle, og efter at have aftjent sin værnepligt i Nr. Uttrup har han siden 1957 været 1. kommis hos købmand Aksel Pedersen.

I.C.5.a.1) Aase Toft Petersen er født den 19. december 1964 i Koldby, Hørdum sogn.

I.C.5.a.2) Jette Toft Petersen er født den 4. juli 1970 i Aarhus.

I.C.5.b.

Bent Bang Toft er født den 9. juni 1946 i Hvidbjerg. Han er gift med sygeplejerske Kirsten Bathum Hansen.

Bosat: Sundby Mors.

I.C.6.

Jensine Kirstine Toft er født den 2. september 1911 i Taabel, Vestervig sogn.

Bosat: Meinungsgade 30, København N.

Jensine Kirstine Toft gik i skole i Kobberrød. Hun lærte husgerning og tjente ved dette hjemme samt i Gettrup, Flarup og Bedsted. I 1941 rejste hun til København, hvor hun var husassistent i 10 aar, og efter 6 aar som husassistent i Thisted har hun ca. 1957 til hun blev pensioneret været beskæftiget i forskellige restaurationer i København.

I.C.7.

Henry Emil Toft er født den 4. februar 1916 i Taabel, Vestervig sogn. Han blev gift den 13. august 1939 i Vestervig med Sonja Andersen, der er født den 12. maj 1916 i Vestervig som datter af murer Lars Kristian Andersen og hustru Karen Marie Nielsen.

Bosat: Stagstrup, Snedsted.

Henry Emil Toft gik i skole i Kobberrød. Han lærte landbruget hjemme samt i Gettrup og aftjente i 1937 sin værnepligt i Viborg. I 1939 byggede han en ejendom i Refstorp, som han havde i 6 aar, hvorpaa han i 1947 købte en ejendom i Stagstrup, som han siden har drevet sammen med en senere tilkøbt ejendom.

Sonja Andersen gik i skole i Randrup. Hun tjente som husassistent i Kobberrød, Vestervig samt i Gettrup.

I.C.7.a.

Eva Irene Toft er født den 3. august 1940 i Flarup, Ydby sogn. Hun blev gift den 9. december 1961 i Stagstrup med Gustav Dybdahl Pedersen, der er født den 25. april 1930 i Vesterby som søn af gaardejer Jens Dybdahl Pedersen og hustru Kristine Kristensen.

Bosat: Vesterby, Vestervig.

Eva Irene Toft gik i skole i Stagstrup. Hun tjente som husassistent forskellige steder, bl.a. 2 aar i Stagstrup, 1½ aar i Skyum samt en tid i Hellerød. I 1960 besøgte hun Hammerum Husholdningsskole.

Gustav Dybdahl Pedersen gik bl.a. i skole i Taabel og Vestervig. Han lærte landbruget hjemme og aftjente 1951-1952 sin værnepligt i Aarhus, hvorpaa han igen arbejdede hjemme. I 1960 overtog han sit fødehjem, som han siden har drevet.

I.C.7.a.1) Niels Dybdahl Pedersen er født den 11. juni 1963 i Vesterby, Vestervig sogn.

I.C.7.a.2) Hanne Dybdahl Pedersen er født den 12. april 1966 i Vesterby.

I.C.7.a.3) Britta Dybdahl Pedersen er født den 23. november 1972 i Vesterby.

I.C.7.b.

Carl Richard Toft er født den 20. august 1944 i Flarup, Ydby sogn. Han blev gift den 29. november 1969 i Flade med Marie Bukh Tøfting, der er født den 2. maj 1949 i Gærup, Stagstrup sogn, som datter af gaardejer Oskar Tøfting og hustru Karen Margrethe Bukh.

Bosat: Risvænget 10, Holstebro.

Carl Richard Toft gik i skole i Stagstrup. Han arbejdede ca. 4 aar ved landbruget og gennemgik derpaa uddannelse til mejerist i Hørdum samt i Sjørring. Fra 1965 til 1966 havde han et ophold paa Ladelund Mejeriskole, og sin værnepligt aftjente han ved Civilforsvaret i Thisted. Efter at have arbejdet paa mejeriet Pasteur i Thisted samt paa Hegnsvig Mejeri har han siden 1968 været mejerist paa Holstebro Mælkekondenseringsfabrik.

Marie Bukh Tøfting gik i skole i Gærup, Stagstrup samt i Thisted, hvor hun bestod statskontrolleret prøve for 9. klasse. Hun tjente en tid som husassistent og besøgte Hadsten Højskole samt Børkop Højskole. I 1971 dimitteredes hun som sygeplejerske fra Ringkøbing Amts Sygeplejeskole, og hun har siden været ansat ved Centralsygehuset i Holstebro.

I.C.7.b.1) Karin Toft er født den 20. juli 1972 i Holstebro.

I.C.7.b.2) Claus Toft er født den 15. februar 1975 paa Fødselsanstalten i Aarhus.

I.C.8.

Carl Aage Toft er født den 20. februar 1919 i Kobberrød, Gettrup sogn. Han blev gift den 15. april 1949 i Hirtshals med Johanne Marie Weinkouff Graverholt, der er født den 14. september 1924 i Hirtshals som datter af arbejdsmand Jens Peter Graverholt og hustru Eline Marie Weinkouff.

Bosat: Hjørringgade 39, Hirtshals.

Carl Aage Toft gik i skole i Kobberrød. Han begyndte at fiske fra Thyborøn og fra 1944 til 1948 fiskede han fra England, hvor han desuden aftjente sin værnepligt ved Søværnet. Indtil 1961 var han beskæftiget som fisker fra Hirtshals, og han har siden været minkfarmer.

Johanne Marie Weinkouff Graverholt gik i skole i Hirtshals. Hun tjente som husassistent og gennemgik uddannelse til sygeplejerske paa Kommunehospitalet i København, hvor hun arbejdede indtil 1948. Senere har hun været afløser som hjemmesygeplejerske.

I.C.8.a.

Jette Graverholt Toft er født den 8. maj 1950 i Hirtshals. Hun blev gift den 31. januar 1970 i Hirtshals med Jørgen Overgaard, der i 1964 fik navneændring fra Overgaard Nielsen. Han er født den 24. marts 1948 i Nathanaels sogn, København, som søn af elektromekaniker Kaj Overgaard og hustru Lydia Jensen Haugaard.

Bosat: Rendsborgvej 50, Frederikshavn.

Jette Graverholt Toft bestod i 1967 realeksamen i Hirtshals. Hun gennemgik uddannelse til børneforsorgspædagog i Aarhus, hvorpaa hun arbejdede som assistent i en vuggestue i Aarhus. Siden 1975 har hun været dagplejeleder ved Sindal Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning.

Jørgen Overgaard bestod i 1965 realeksamen i Frederikshavn. I 1971 udlærtes han som anlægsgartner, og efter et ophold paa Beder Gartnerskole aftjente han 1971-1972 sin værnepligt. Indtil 1973 var han arbejdsleder hos anlægsgartner P. Fuglsbjerg, Aarhus, og han er nu arbejdsleder ved Frederikshavns tekniske Forvaltning.

I.C.8.a.1) Michael Toft Overgaard er født den 22. september 1969 i Charlottenlund.

I.C.8.a.2) Thomas Toft Overgaard er født den 16. december 1972 i Aarhus.

I.C.8.b.

Villy Graverholt Toft er født den 11. oktober 1952 i Hirtshals.

Bosat: Heibergsgade 22, Aarhus C.

Villy Graverholt Toft bestod i 1969 realeksamen. I 1973 udlærtes han som radiomekaniker, hvorpaa han aftjente sin værnepligt. I 1975 paabegyndte han uddannelsen til elektroniktekniker i Aarhus.

I.C.9.

Konrad Emanuel Toft er født den 24. november 1920 i Kobberrød, Gettrup sogn. Han blev gift den 24. februar 1946 i Onsbjerg med Edith Sørensen, der er født den 25. januar 1928 i Besser som datter af arbejdsmand Niels Chr. Sørensen og hustru Laura Truelsen.

Bosat: Kolby Kaas, Tranebjerg Samsø.

Konrad Emanuel Toft gik i skole i Kobberrød. Han var beskæftiget som fisker fra bl.a. Thyborøn, Fyn, Djursland samt fra Samsø fra 1943 til 1973, hvorpaa han siden har været ansat ved Samsø Andelsfisk.

Edith Sørensen gik i skole i Toftebjerg. Hun tjente som husassistent paa Samsø og begyndte i 1966 som rengøringsassistent.

I.C.9.a.

Erling Toft er født den 26. maj 1946 i Langør, Nordby sogn. Han blev gift den 16. juni 1973 i Odder med Kirsten Skou Jensen, der er født den 24. september 1952 i Ørting som datter af arbejdsmand Jens Basballe Jensen og hustru Inga Skou.

Bosat: Aakjærvej 14, Falling, Ørting.

Erling Toft arbejdede en tid ved landbruget samt ved fiskeriet. Han aftjente sin værnepligt og udlærtes som mekaniker.

Kirsten Skou Jensen tjente $\frac{1}{2}$ aar som husassistent og har i $8\frac{1}{2}$ aar været beskæftiget som syerske.

I.C.9.b.

Svend Aage Toft er født den 17. august 1949 i Tranebjerg. Han blev gift

i Grenaa med Anna Lise Kristine Pedersen, der er født den 18. marts 1948 i Tustrup Mark, Nørager sogn, som datter af arbejdsmand Niels Kristian Pedersen og hustru Hertha Cathrine Hansen.

Bosat: Kærbyvej 8, Kastbjerg, Glesborg.

Svend Aage Toft bestod statskontrolleret prøve for 9. klasse. Han udlæres i 1970 som skibstømrer, hvorpaa han arbejdede en tid som svend. Fra 1971 til 1972 aftjente han sin værnepligt ved Søværnet, og efter en tid i et sommerhusfirma blev han skovarbejder og senere tømrer ved Sostrup Skov.

Anna Lise Kristine Pedersen tjente ca. 2 aar som husassistent og arbejdede en tid i et brødudsalg i Grenaa. I ca. 6 aar har hun været telefonpasser, og i ca. 2 aar har hun været beskæftiget i fiskeindustrien.

I.C.9.b.1) Niels Kristian Toft er født den 16. marts 1973 i Kastbjerg.

I.C.9.b.2) Susanne Toft er født den 11. maj 1975 i Kastbjerg.

I.C.9.c.

Margrethe Toft er født den 24. januar 1951 i Onsbjerg. Hun blev gift den 10. april 1971 i Kolby med Jan Emil Vohnsen, der er født den 23. oktober 1948 i Kolby som søn af fyrpasser Vohn August Vohnsen og hustru Ester Julie Johansen.

Bosat: Kaasenvejen 14, Kolby Kaas, Tranebjerg.

Margrethe Toft gik i skole i Kolby samt i Tranebjerg, hvor hun bestod realeksamen i 1968. Efter 2 aar som defektriceelev paa Samsø Apotek arbejdede hun i en slagterforretning i Næstved samt senere som servitrice i København. I 1971 uddannedes hun som teknisk tegner, hvorpaa hun arbejdede en tid ved Thrige Titan.

Jan Emil Vohnsen gik i skole i Kolby samt i Tranebjerg, hvor han bestod statskontrolleret prøve for 9. klasse. Han udlæres som automekaniker indenfor militæret og har derefter været beskæftiget som svend i Aalborg, Nibe samt i Sønderholm. Siden 1975 har han været fisker fra Kolby Kaas.

I.C.9.c.1) Dion Toft Vohnsen er født den 1. februar 1975 i Nibe.

I.C.9.d.

John Laurits Toft er født den 11. marts 1952 i Onsbjerg.

Bosat: Ringstedvej 172, Kvanløse, Holbæk.

John Laurits Toft bestod i 1968 realeksamen. Han arbejdede en tid ved A.P. Møller og aftjente 1972-1973 sin værnepligt, hvorpaa han blev postbud. I 1974 bestod han fagprøven, og siden 1975 har han været overpakkemester.

I.C.9.e.

Kirsten Pauline Toft er født den 4. maj 1961 i Kolby Kaas.

I.D.

Maren Kirstine Jensine Poulsen er født den 3. december 1879 i Harring. (Se supplement bag i bogen).

I.E.

Hansine Martine Poulsen er født den 26. november 1881 i Stagstrup, og hun døde den 10. december 1950 i Sønderhaa. Hun blev gift den 10. december 1902 i Sønderhaa med Søren Knattrup Mouritsen. Han er født den 6. marts 1876 i Sønderhaa som søn af gaardmand Kristian Andreas Mouritsen og hustru Johanne Sørensen, og han døde den 10. december 1965 i Sønderhaa.

Søren Knattrup Mouritsen aftjente sin værnepligt i Viborg. Ved giftermaalet overtog han sin fødegaard Knattrup i Sønderhaa, som han drev frem til en mønstergaard og derpaa afhændede ca. 1944.

I ægteskabet er børnene I.E.1.-I.E.12.

I.E.1.

Martinus Mouritsen er født den 21. juni 1902 i Sønderhaa. Han blev gift med Maren Katrine Bovbjerg, der er født den 9. januar 1903 i Hørsted som datter af gaardejer Lars Bovbjerg og hustru Nikoline Nikolajsen.

Bosat: Køgevej 144C, Taastrup.

Martinus Mouritsen har været købmand.

I.E.1.a.

Irene Bovbjerg Mouritsen er født den 28. november 1926 i Sønderhaa. Hun blev gift den 1. juli 1945 i Sønderhaa med Carl Emil Eriksen, der er født den 20. februar 1920 i Stenbjerg som søn af vognmand Jensenius Eriksen og hustru Maren Nielsine Kristine Poulsen.

Bosat: Fjordlystvej 9, Thisted.

Irene Bovbjerg Mouritsen gik i skole i Struer og Thisted. Hun udlærtes som ekspeditrice hos faderen, og fra 1945 til 1949 var hun ansat i Handels- og Landbrugsbanken, hvorpaa hun siden har arbejdet i ægteparrets forretning.

Carl Emil Eriksen gik i skole i Stenbjerg. Han arbejdede bl.a. som fiskehandler og aftjente sin værnepligt 1941 i København, hvorpaa han arbejdede ved forskelligt, bl.a. som chauffør i Thisted. Siden 1949 har han drevet en frugtforretning i Thisted.

I.E.l.a.1)

Eigil Eriksen er født den 28. maj 1951 i Thisted. Han lever sammen med Birthe Nielsen Bonde, der er født den 2. juli 1947 i Hundstrup som datter af murer Ejner Nielsen Bonde og hustru Inge Kirstine Hansen. Hun har døtrene Susanne Merete Petersen, der er født den 17. februar 1967 i Bispebjerg og Anette Petersen, der er født den 31. august 1968 i Bispebjerg.

Bosat: Blaabærvej 178, Hjallose.

Eigil Eriksen bestod statskontrolleret prøve for 10. klasse. Han gennemgik uddannelse til tømrer i Thisted og aftjente sin værnepligt ved Hærens Lægekorps, hvorfra han hjemsendtes som sergent. Han arbejder nu som tømrersvend.

Birthe Nielsen Bonde gik i skole i Horne samt i Faaborg, hvor hun i 1966 bestod realeksamen. Hun tjente som husassistent i København, og siden 1967 har hun været kontorassistent ved Danmarks Statistik.

I.E.l.a.2)

Jens Ulrich Eriksen er født den 19. juli 1955 i Thisted.

I.E.l.b.

Henning Bovbjerg Mouritsen er født den 22. marts 1929 i Bedsted. Han blev gift den 15. april 1950 i Kallerup med Dorthea Elisabeth Christensen, der er født den 25. oktober 1927 i Todbøl, Kallerup sogn, som datter af smed Niels Chr. Christensen og hustru Agnes Johanne Jensen.

Bosat: Parkvej 2, Taastrup.

Henning Bovbjerg Mouritsen gik i skole i Thisted. Han udlærtes som kommis hos købmand N.C. Overgaard, Thisted, og i 1951 aftjente han sin værne-

pligt i Viborg. Efter at have arbejdet i faderens forretning var han fra 1953 til 1958 beskæftiget hos savskærer Larsen, Thisted, og han er nu kommis ved A/S H. Jessen.

Dorthea Elisabeth Christensen gik i skole i Kallerup. Hun tjente som husassistent forskellige steder i Thy. Siden 1958 har hun været beskæftiget i centralkøkkenet paa Københavns Amtssygehus i Glostrup.

I.E.1.b.1)

Sonja Solveig Mouritsen er født den 26. september 1950 i Thisted. Hun blev gift den 6. januar 1973 i Taastrup med Per Pihl Køster, der er født den 9. maj 1943 i København som søn af Torkild Marinus August Køster og hustru Aase Lydia Andrea Pihl.

Bosat: Rødhøjgaardsvej 97, Taastrup.

Sonja Solveig Mouritsen gik i skole i Thisted samt i Taastrup, hvor hun i 1967 bestod realeksamen. Efter en tid som elev paa Rødovre Statsskole arbejdede hun som serveringsassistent paa Amtssygehuset i Glostrup. I 1971 gennemgik hun uddannelse til sygehjælper i De gamles By i København, og hun har siden været sygehjælper i Glostrup.

Per Pihl Køster gik i Hillerødgades Skole i København. Han udlærtes i 1963 som elektriker i Søborg, og efter at have været svend hos bl.a. Frede Madsen, Herlev, er han nu elektriker ved Brun & Sørensen i København.

I.E.1.b.1)a) Philip Køster er født den 17. oktober 1973 i Glostrup.

I.E.1.b.2)

Ejvind Bovbjerg Mouritsen er født den 29. maj 1952 i Thisted. Han blev gift den 31. august 1973 i Taastrup med Birte Rosborg Christensen, der er født den 24. oktober 1944 paa Frederiksberg som datter af grosserer Aage Rosborg Christensen og hustru Elfride Mund.

Bosat: Taastrupgaardsvej 215, Taastrup.

Ejvind Bovbjerg Mouritsen bestod i 1967 realeksamen i Taastrup. Han udlærtes i 1970 i Magasin, hvorpaa han aftjente sin værnepligt ved Livgarden i København, og efter ca. 1 aar som salgschauffør ved Rutana i København blev han juniorsælger ved Alfa Margarine. Siden 1974 har han været repræsentant ved Johnson Wax i Glostrup.

Birte Rosborg Christensen gik i skole i Rødkilde og bestod i 1959 mel-

lemskoleeksamen fra Rahbekskolen. I 1962 udlærtes hun som ekspeditrice i en legetøjsforretning i København, hvor hun arbejdede indtil 1970. Indtil 1973 var hun ansat i Magasin i København.

I.E.1.b.2)a) Allan Mouritsen er født den 13. april 1973 i Glostrup.

I.E.1.c.

Tove Bovbjerg Mouritsen er født den 17. marts 1932 i Gudum. Hun blev gift med Egon Jensen, og i ægteskabet er 3 børn.

Bosat: Strandbovej 72, Hvidovre.

Tove Bovbjerg Mouritsen er bogholder, og Egon Jensen er direktør i Kødbyen.

I.E.1.d.

Frede Bovbjerg Mouritsen er født den 23. november 1940 i Thisted.

Bosat: Køgevej 144C, Taastrup.

Frede Bovbjerg Mouritsen gik i skole i Thisted samt i Taastrup. Han gennemgik uddannelse hos en frugtgrosserer og har været beskæftiget paa forskellige gartnerier.

I.E.2.

Kristian Andreas Mouritsen er født den 16. november 1903 i Sønderhaa, og han døde den 16. december samme aar.

I.E.3.

Kristian Andreas Mouritsen er født den 18. december 1904 i Sønderhaa. Han blev gift den 2. september 1928 i Skinnerup med Magda Jensine Jensen, der er født i Skinnerup som datter af tømrer Søren Jensen og hustru Sofie.

Bosat: Stagstrup, Snedsted.

Kristian Andreas Mouritsen gik i skole i Sønderhaa. Han lærte landbrug, og efter at have været bosat i Tygstrup var han landmand i Snedsted. Senere drev han en ejendom i Torsted, og siden 1945 har han været bosat i Stagstrup. Foruden at passe landbruget kørte han i nogle aar mælk til mejeriet.

Magda Jensine Jensen tjente som husassistent forskellige steder i Thy, bl.a. hos Poul Kjeldgaard, Hørsted samt i Sønderhaa.

I.E.3.a.

Egon Emmanuel Mouritsen er født den 17. marts 1929 i Tygstrup, Vestervig sogn. Han blev gift den 5. december 1954 i Stagstrup med Meta Johanne Kristensen, der er født den 31. august 1935 i Møgelvang, Skjoldborg sogn, som datter af gaardejer Jens Marthinus Kristensen og hustru Martine Jensen.

Bosat: Toftevej 11, Thisted.

Egon Emmanuel Mouritsen gik i skole i Torsted. Han arbejdede en tid ved landbruget og gennemgik uddannelse til kommis i Vilsund. Sin værnepligt aftjente han 1950-1951 i Aarhus, og efter bl.a. at have arbejdet i Søften Brugs samt i en kolonial en gros virksomhed i Thisted var han indtil 1974 ansat i en papirhandel i Thisted. Han er nu forretningsfører paa Lastbilcentralen i Thisted.

Meta Johanne Kristensen gik i skole i Skjoldborg. Hun lærte husgerning hjemme samt i forskellige pladser, bl.a. i Vejlbj. Senere har hun i 1½ aar været rengøringsassistent paa Tingstrup Skole.

I.E.3.a.1) Mona Elisabeth Mouritsen er født den 9. september 1957 i Thisted.

I.E.3.a.2) Gitte Susanne Mouritsen er født den 8. august 1961 i Thisted.

I.E.3.a.3) Lene Mouritsen er født den 27. juli 1966 i Thisted.

I.E.3.b.

Gudrun Ragnhild Mouritsen er født den 6. juni 1931 i Snedsted sogn. Hun blev gift den 17. december 1950 i Stagstrup med Jens Aage Madsen, der er født den 19. august 1924 i Beersted, Snedsted sogn, som søn af gaardejer Jørgen Peter Madsen og hustru Juliane Elisabeth Hansen. (= II.B.)

Bosat: Torsted, Thisted.

Gudrun Ragnhild Mouritsen gik i skole i Torsted. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette i bl.a. Gærup samt i Sønderhaa.

Jens Aage Madsen gik i skole i Snedsted. Han lærte landbruget hjemme samt bl.a. i Hørsted og Sønderhaa. Efter at have haft en ejendom i Aas i ca. 20 aar købte han i 1969 sin nuhavende gaard.

I.E.3.b.1)

Esther Madsen er født den 3. januar 1954 i Aas, Skjoldborg sogn. Hun blev gift den 12. maj 1974 i Sjørring med Gunnar Kristensen, der er født den

24. februar 1953 i Thisted som søn af fisker Kristian Larsen Kristensen og hustru Jenny Gavl-Jensen.

Bosat: Hunstrupvej 24, Hunstrup, Thisted.

Esther Madsen gik 9 aar i skole. Hun tjente som husassistent i Vilsund samt 1½ aar i Sjørring og stod derefter i skotøjslære.

Gunnar Kristensen arbejdede 5½ aar paa Klitmøller Emballagefabrik, afbrudt af en kort tid ved landbruget i V. Vandet. Han stod derefter i murerlære i Ræhr.

I.E.3.b.1)a) Anja Kristensen er født den 7. juli 1975 i Thisted.

I.E.3.b.2)

Viggo Madsen er født den 25. februar 1960 i Aas, Skjoldborg sogn.

I.E.3.c.

Rigmor Elvira Mouritsen er født den 11. august 1935 i Torsted. Hun blev gift den 5. december 1954 i Stagstrup med Børge Georg Klit, der er født den 2. december 1929 i Aarup som søn af Dora Petrea Klit.

Bosat: Bøgebakken 4, Ræhr, Hanstholm.

Rigmor Elvira Mouritsen gik i skole i Torsted og Stagstrup. Hun tjente som husassistent i bl.a. Snedsted, og den sidste tid inden giftemaalet arbejdede hun som husbestyrerinde i Sundby Thy. Siden 1970 har hun været hjemmehjælper ved Hanstholm Kommune.

Børge Georg Klit gik i skole i Brund og Thisted. Han lærte landbruget i forskellige pladser, bl.a. i Skjoldborg samt i Stagstrup, hvorpaa han drev en ejendom samt var beskæftiget som arbejdsmand. Siden 1971 har han været ansat ved fiskeindustrien i Hanstholm.

I.E.3.c.1) Jens Kristian Mouritsen Klit er født den 19. september 1955 i Snedsted.

I.E.3.c.2) Karl Ove Mouritsen Klit er født den 16. juni 1957 i Sundby.

I.E.3.c.3) Ketty Kristine Mouritsen Klit er født den 19. april 1961 i Ræhr.

I.E.3.c.4) Anne Dorthe Mouritsen Klit er født den 19. september 1964 i Ræhr.

I.E.3.d.

Ella Lydia Mouritsen er født den 24. oktober 1940 i Torsted. Hun blev gift den 9. juli 1962 i Stagstrup med Povl Christian Christensen, der er født den 15. september 1939 i Hørsted som søn af chauffør Povl Gerhard Christensen og hustru Kirstine Pedersen.

Bosat: Gl. Bedsted.

Ella Lydia Mouritsen gik i skole i Stagstrup. Hun tjente som husassistent forskellige steder, bl.a. i Stagstrup, Snedsted samt i Randers og København. Den sidste tid inden giftermålet arbejdede hun i Skyum, og hun har senere været ansat i køkkenet paa Morup Mølle Kro.

Povl Christian Christensen gik i skole i Hørsted og Ballerum. Han lærte landbruget i bl.a. Hørsted samt i Horsens og aftjente 1958-1959 sin værnepligt i Karup. Efter 1 aar paa en fabrik i København arbejdede han 1½ aar hos vognmand Olsen i Morup Mølle, og han er nu chauffør ved Bedsted Mejeri.

I.E.3.d.1) Per Christensen er født den 10. september 1965 i Bedsted.

I.E.3.d.2) John Christensen er født den 9. juli 1966 i Kolby.

I.E.4.

Poul Kristian Mouritsen er født den 28. april 1906 i Sønderhaa. Han blev gift med Mathilde Pedersen, der er født den 31. marts 1901 i Hillerslev.

Bosat: Tingstrupvej, Thisted.

I.E.4.a.

Ilse Mouritsen er gift med portør Jens Jørgen Jensen.

Bosat: Banegaardsvej 27, Skanderborg.

I.E.4.b.

Kaja Vera Mouritsen er født den 22. oktober 1932 i Hillerslev. Hun blev gift den 13. januar 1952 i Thisted med Børge Verner Andersen, der er født den 28. september 1926 i Visby som søn af gaardejer Hans Andersen og hustru Else Marie Bovbjerg.

Bosat: Dragsbækvej 12, Thisted.

Kaja Vera Mouritsen gik i skole i bl.a. Hillerslev, Røhr samt i Thisted. Hun tjente som husassistent i Thisted indtil giftermålet.

Børge Verner Andersen gik i skole i Visby. Han arbejdede en tid ved landbruget omkring Visby og stod i lære som smed i bl.a. Ydby. Sin værnepligt aftjente han 1950-1951 ved Civilforsvaret i Sæby, og efter at have arbejdet hos en gas- og vandmester i Thisted blev han ansat ved DSB i Thisted.

I.E.4.b.1)

Else Marie Andersen er født den 23. juni 1952 i Thisted.

Bosat: Markvænget 4F, Thisted.

Else Marie Andersen gik 9 aar i skole i Thisted. Hun udlærtes som ekspeditrice i en skotøjsforretning i Thisted, og siden 1971 har hun været husassistent paa Sjørring Alderdomshjem.

I.E.4.b.2)

Poul Erik Andersen er født den 18. november 1961 i Thisted.

I.E.4.c.

Harry Mouritsen er født den 27. marts 1935 i Hillerslev. Han blev gift den 30. september 1961 i Thisted med Dora Mikkelsen, der er født den 3. september 1940 i Skjoldborg som datter af landmand Jens Mikkelsen og hustru Petrea Justesen.

Bosat: Grønningen 35, Thisted.

Harry Mouritsen er slagter.

I.E.4.c.1) Anette Mouritsen er født den 17. december 1961 i Thisted.

I.E.4.d.

Børge Mouritsen er født den 15. juli 1939 i Klitmøller, V. Vandet sogn. Han blev gift første gang den 16. marts 1963 med Anni Friis Jensen, der er født den 15. juni 1944 som datter af Edit Jensen. Han blev gift anden gang den 27. juli 1975 i Aarhus med Jette Bruun Sørensen, der er født den 8. oktober 1949 som datter af Erik Sørensen og hustru Ulla.

Bosat: Vibyvej 57, Aabyhøj.

Børge Mouritsen er trykkeriarbejder.

I.E.4.d.1) Jens Mouritsen er født den 8. december 1963.

I.E.4.d.2) Inge Mouritsen er født den 8. december 1963.

I.E.4.e.

Ruth Mouritsen er gift med chauffør Preben Nielsen.

Bosat: Anker Jensens Vej 25, Aabyhøj.

I.E.4.f.

Eva Elisabeth Mouritsen er født den 28. december 1941 i Ræhr. Hun blev gift den 27. maj 1972 i Aarhus med Kai Sehested Jeppesen, der er født den 31. juli 1937 i Testrup, Maarslet sogn, som søn af gartner Arne Jeppesen og hustru Metha Sehested Jeppesen.

Bosat: Tulstrupvej 13, Malling.

Kai Sehested Jeppesen arbejdede nogle aar ved landbruget og er nu salgschauffør.

I.E.4.f.1) Kim Sehested Jeppesen er født den 12. juni 1973 i Odder.

I.E.4.g.

Ruben Mouritsen er født den 3. juni 1943 i Ræhr. Han blev gift den 17. februar 1968 i Aarhus med Karen Margrethe Veibel Sørensen, der er født den 24. marts 1948 i Sankt Johannes sogn, Aarhus, som datter af kommunalarbejder Niels Martin Veibel Sørensen og hustru Elna Katrine Adamsen.

Bosat: Vibyvej 41A, Aabyhøj.

Ruben Mouritsen er trykkeriarbejder.

I.E.4.g.1) Karsten Mouritsen er født den 18. august 1968 i Sankt Johannes sogn, Aarhus.

I.E.4.g.2) Elisabeth Mouritsen er født den 4. december 1970 i Sankt Johannes sogn.

I.E.4.h.

Frits Mouritsen er født den 24. januar 1945 i Ræhr. Han blev gift den 4. december 1965 i Nørresundby med Marianne Larsen, der er født den 30. novem-

ber 1944 i Aarhus som datter af vognmand Gunnar Valdemar Larsen og hustru Ingrid Andersen.

Bosat: Højvangsvej 52, Nørresundby.

Frits Mouritsen bestod realeksamen i Thisted i 1963. Indtil 1967 var han konstabel i Aalborg, og i 1970 udlærtes han i et isenkram en gros firma i Aalborg, hvor han nu er afdelingsleder.

Marianne Larsen gik bl.a. i skole i Nr. Uttrup. Hun tjente som husassistent forskellige steder, hvorpaa hun begyndte paa Sankt Josefs Hospital i Aalborg, hvor hun siden har været beskæftiget, afbrudt af et sygehjælperkursus i Gentofte.

I.E.4.h.1) Susanne Mouritsen er født den 22. maj 1966 i Nørresundby.

I.E.5.

Johannes Severin Mouritsen er født den 22. september 1907 i Sønderhaa. Han blev gift den 14. august 1934 i Nørrehaa med Magda Jensine Larsen, der er født den 28. maj 1914 i Nørrehaa som datter af gaardejer Carl Ingvard Larsen og hustru Ane Marie.

Bosat: Sønderhaa, Snedsted.

Johannes Severin Mouritsen gik i skole i Sønderhaa. Han lærte landbruget hjemme og aftjente i 1928 sin værnepligt i Viborg. Ved giftermålet købte han en statsejendom paa Præstegaards Mark, som han drev i 10 aar, hvorpaa han overtog sin nuhavende ejendom. - Johannes Severin Mouritsen har fra 1959 til 1968 været medlem af menighedsraadet.

Magda Jensine Larsen gik i skole i Nørrehaa. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette i forskellige pladser, bl.a. i Vestervig, Snedsted samt i Ølby. Den sidste tid inden giftermålet var hun ansat paa Aas Børnehjem.

I.E.5.a.

Edith Mouritsen er født den 21. juli 1935 i Sønderhaa. Hun blev gift den 21. august 1955 i Hørsted med Hans Jørgen Olesen, der er født den 16. november 1927 i Hørsted som søn af murermester Andreas Olesen og hustru Dorthea Kathrine Madsen.

Bosat: Hybenvej 4, Hørdum.

Edith Mouritsen gik i skole i Hørsted. Hun tjente som husassistent i

Hørsted, og efter at have arbejdet i køkkenet paa Thisted Sygehus samt som servitrice i Hurup var hun husbestyrerinde 1 aar. Senere har hun i 6 aar været postmester paa Hørdum Posthus, og siden 1974 har hun undervist i kjolesyning paa aftenskolen i Koldby.

Hans Jørgen Olesen gik i skole i Hørsted og Sønderhaa. Han lærte landbruget i Sønderhaa og udlærtes i 1949 som tømrer i Hjerm, hvorpaa han besøgte Haslev Haandværkerskole. Efter ca. 7 aar i sin tidligere læreplads samt 1 aar i Holstebro har han siden 1957 været selvstændig tømrermester i Hørdum. Han underviser desuden paa ungdomsskolen samt aftenskolen i Koldby og Bedsted.

I.E.5.a.1) Bente Olesen er født den 25. juli 1959 i Hørdum.

I.E.5.a.2) Jens Andreas Olesen er født den 31. december 1962 i Hørdum.

I.E.5.a.3) Leo Asger Olesen er født den 4. februar 1965 i Hørdum.

I.E.5.b.

Bent Emil Mouritsen er født den 4. november 1939 i Sønderhaa. Han blev gift den 5. maj 1963 i Sønderhaa med Inger Pedersen, der er født den 16. marts 1942 i Sønderhaa som datter af landmand Andreas Pedersen og hustru Krestense Jensine Jensen.

Bosat: Hjertegræsvej 3, Sperring, Thisted.

Bent Emil Mouritsen gik i skole i Hørsted. Han lærte landbruget og har været beskæftiget som fodermester forskellige steder i Thy. Sin værnepligt aftjente han i Nr. Uttrup, og i 1963 købte han sin nuhavende ejendom.

Inger Pedersen lærte husgerning hjemme samt i Sønderhaa og i Ulfborg.

I.E.5.b.1) Kirsten Agnethe Mouritsen er født den 11. januar 1970 i Thisted.

I.E.5.b.2) Morten Emil Mouritsen er født den 16. december 1972 i Thisted.

I.E.5.b.3) Ole Andreas Mouritsen er født den 23. marts 1975 i Thisted.

I.E.5.c.

Anna Marie Mouritsen er født den 26. maj 1945 i Sønderhaa. Hun blev gift den 16. november 1963 i Sønderhaa med Kristian Thorsted Astrup, der er født den 31. maj 1942 i Stavning som søn af pensionist Hans Sigfred Astrup og hustru Kirstine Thorsted Pedersen.

Bosat: Mejlbyvej 5, Stavning, Skjern.

Anna Marie Mouritsen tjente som husassistent i forskellige pladser, og efter 1 aar som gangpige paa Ringkøbing Sygehus var hun i ½ aar sygehjælper samme sted. Siden giftermaalet har hun været beskæftiget i ægteparrets virksomhed.

Kristian Thorsted Astrup besøgte Grejsdalens Ungdomsskole. Han arbejdede ved landbruget forskellige steder og aftjente 1961-1962 sin værnepligt ved Civilforsvaret i Thisted. I 1962 overtog han faderens ejendom, hvor han nu driver maskinstation.

I.E.5.c.1) Jørgen Astrup er født den 16. september 1964 i Stavning.

I.E.5.c.2) Henrik Astrup er født den 27. august 1965 i Stavning.

I.E.5.c.3) Lars Bo Astrup er født den 17. februar 1971 i Stavning.

I.E.5.c.4) Claus Peter Astrup er født den 28. november 1975.

I.E.5.d.

Holger Mouritsen er født den 28. oktober 1951 i Sønderhaa.

Bosat: Helligsøgaard, Ydby, Hurup Thy.

Holger Mouritsen gik i skole i Sønderhaa. Han lærte landbruget hjemme samt i forskellige pladser og arbejdede 4 aar hos en vognmand. Fra 1974 til 1975 havde han et ophold paa Asmildkloster Landbrugsskole, og han er nu fodermester paa Helligsøgaard.

I.E.6.

Oskar Emil Mouritsen er født den 24. marts 1909 i Sønderhaa. Han blev gift den 26. maj 1940 i Nørrehaa med Martha Kirstine Larsen, der er født den 28. maj 1920 i Nørrehaa som datter af gaardejer Carl Ingvard Larsen og hustru Ane Marie.

Bosat: Sønderhaa, Snedsted.

Oskar Emil Mouritsen gik i skole i Sønderhaa. Han lærte landbruget hjemme samt i Hørsted og i Nørrehaa. Efter at have haft en ejendom i Sønderhaa i 6 aar købte han i 1946 sin nuhavende gaard.

Martha Kirstine Larsen gik i skole i Nørrehaa. Hun tjente som husassistent forskellige steder, bl.a. i Hørdum samt i Sønderhaa.

I.E.6.a.

Knud Preben Mouritsen er født den 5. september 1941 i Sønderhaa. Han blev

gift den 15. januar 1965 i Kallerup med Emma Kirstine Nielsen, der er født den 4. december 1939 i Hinding, Nors sogn, som datter af gaardejer Mads Kristian Nielsen og hustru Birgitte Marie Olsen.

Bosat: Juellingsholm Dambrug, Sønder-Omme.

Knud Preben Mouritsen gik i skole i Sønderhaa. Han arbejdede ca. 1 aar ved landbruget i Sønderhaa Præstegaard, og i 1966 dimitteredes han som lærer fra Nr. Nissum Seminarium. Efter 2½ aar som lærer i Søndbjerg begyndte han at arbejde ved dambrug, bl.a. i Aarup samt i Frederikshavn. Siden 1974 har han været fiskemester ved dambruget i Sønder-Omme.

Emma Kirstine Nielsen gik i skole i Skjoldborg og besøgte i 1955 Nr. Nissum Efterskole. Hun lærte husgerning hjemme samt i Sjørring Brugsforening. Senere arbejdede hun ca. 2 aar paa KFUMs Soldaterhjem i Holstebro, afbrudt af et ophold paa Haslev Højskole.

I.E.6.a.1) Steen Mouritsen er født den 8. november 1966 i Søndbjerg.

I.E.6.a.2) Pia Mouritsen er født den 1. juli 1968 i Søndbjerg.

I.E.6.a.3) Runa Mouritsen er født den 12. august 1970 i Hundborg.

I.E.6.a.4) Helle Mouritsen er født den 19. august 1971 i Hundborg.

I.E.6.a.5) Ole Mouritsen er født den 26. februar 1974 i Egtved.

I.E.6.b.

Leo Georg Mouritsen er født den 30. januar 1943 i Sønderhaa. Han blev gift den 26. februar 1966 i Herning med Maren Eleonora Pedersen, der er født den 26. november 1942 i Spjald, Brejning sogn, som datter af gaardejer Thomas Michael Pedersen og hustru Ane Kirstine Clausen.

Bosat: Liselundvej 94, Herning.

Leo Georg Mouritsen gik i skole i Sønderhaa. Han arbejdede nogle aar ved landbruget, bl.a. 3 aar i Hørsted samt 1 aar i Hassing, og i 1962 af-tjente han sin værnepligt i Karup. Siden 1963 har han været portør ved DSB i Herning.

Maren Eleonora Pedersen gik i skole i Snejbjerg og besøgte Løgumkloster Efterskole. Hun tjente som husassistent 2 aar i Snejbjerg, og efter at have arbejdet paa en fabrik i Herning havde hun et ophold paa Hillerød Højskole, hvorpaa hun var ansat paa en kjolefabrik, ligeledes i Herning.

I.E.6.b.1) Gitte Irene Mouritsen er født den 22. februar 1967 i Herning.

I.E.6.b.2) Brian Emil Mouritsen er født den 25. april 1969 i Herning.

I.E.6.c.

Grethe Elisabeth Mouritsen er født den 23. marts 1947 i Sønderhaa. Hun blev gift den 10. december 1966 i Sønderhaa med Fridts Roer Pedersen, der er født den 14. marts 1926 i Hørdum som søn af malermester Viggo Pedersen og hustru Kristiane Roer Pedersen.

Bosat: Markvænget 20C, Thisted.

Grethe Elisabeth Mouritsen gik i skole i Sønderhaa. Hun har været beskæftiget paa forskellige telefoncentraler, bl.a. i Sønderhaa samt i Kolby.

Fridts Roer Pedersen gik i skole i Hørdum. Han udlærtes som møbelpolstrer i Thisted og har været beskæftiget som saadan forskellige steder, bl.a. i Aalestrup, Snedsted samt paa en møbelfabrik i Thisted. Efter at have været værkfører i Frøstrup er han nu beskæftiget i Thisted.

I.E.6.c.1) Asger Roer Pedersen er født den 20. december 1967 i Tømmerby.

I.E.6.c.2) Peer Roer Pedersen er født den 21. december 1969 i Thisted.

I.E.6.c.3) Jan Roer Pedersen er født den 22. maj 1972 i Thisted.

I.E.6.d.

Hanne Marthine Mouritsen er født den 17. december 1950 i Sønderhaa. Hun blev gift den 9. december 1972 i Sønderhaa med Anton Mikkelsen, der er født den 17. juli 1949 i Ballerum som søn af skovarbejder Kristian Peter Mikkelsen og hustru Marie Sofie Kristensen.

Bosat: Ved Parken 19, Koldby, Snedsted.

Hanne Marthine Mouritsen gik i skole i Sønderhaa samt i Koldby og bestod i 1968 realeksamen. Hun udlærtes i 1970 som kontorassistent paa et advokatkontor i Thisted, hvor hun nu er beskæftiget som sekretær.

Anton Mikkelsen gik i skole i Nors og besøgte 1965-1966 Nr. Nissum Ungdomsskole. Han arbejdede 2 aar ved landbruget og gennemgik uddannelse til mekaniker i Hanstholm, hvorpaa han aftjente sin værnepligt i Holstebro. Siden 1972 har han drevet Koldby Autocentral.

I.E.6.d.1) Johny Mikkelsen er født den 13. januar 1971 i Thisted.

I.E.7.

Alfred Mouritsen er født den 27. juni 1910 i Sønderhaa. Han blev gift den 23. oktober 1936 i Stenbjerg med Jenny Nielsen, der er født den 3. maj 1913 i Stenbjerg som datter af fisker Anton Nielsen og hustru Mette Marie Jensen.

Bosat: Sønderhaa, Snedsted.

Alfred Mouritsen gik i skole i Sønderhaa. I 1938 byggede han paa en udstykning fra forældrenes gaard ejendommen Ny Knattrup, som han siden har drevet. - Alfred Mouritsen har siden 1969 været medlem af Sønderhaa Menighedsraad. Han er desuden medlem af bestyrelsen for Sønderhaa Missionshus.

Jenny Nielsen gik i skole i Stenbjerg. Hun lærte husgerning hjemme og tjente ved dette i forskellige pladser, bl.a. en tid i Sønderhaa samt en tid i Hørsted.

I.E.7.a.

Verner Mouritsen er født den 4. juni 1936 i Stenbjerg. Han blev gift den 13. december 1957 i Sunds med Grete Johanne Pedersen, der er født den 29. juni 1934 i Sunds som datter af gaardejer og gartner Laurids Nielsen Pedersen og hustru Anine Kathrine Nørgaard.

Bosat: Holingholt, Sunds.

Verner Mouritsen gik i skole i Sønderhaa. Han lærte landbruget og var beskæftiget ved dette i bl.a. Sønderhaa og Hassing. Fra 1956 til 1957 havde han et ophold paa Haslev Højskole, og efter ca. ½ aar som assistent paa soldaterhjemmet i Kølvråa overtog han i 1958 sin nuhavende ejendom. I 1964 tilkøbtes naboejendommen. - Verner Mouritsen har været formand for KFUM og K i Sunds. Han er desuden formand for Indre Mission i Sunds samt for Sunds Missionshus.

Grete Johanne Pedersen gik i skole i Sunds. Hun lærte husgerning hjemme og havde fra 1956 til 1957 et ophold paa Haslev Højskole. - Grete Johanne Pedersen har fra 1955 til 1959 været medlem af bestyrelsen for KFUM og K's Idrætsafdeling.

I.E.7.a.1) Anette Marie Mouritsen er født den 11. januar 1959 i Sunds sogn.

I.E.7.a.2) Ketty Mouritsen er født den 4. august 1962 i Sunds sogn.

I.E.7.a.3) Michael Mouritsen er født den 6. juli 1967 i Sunds sogn.

I.E.7.b.

Henny Mouritsen er født den 15. november 1940 i Sønderhaa. Hun blev gift den 20. maj 1961 i Sønderhaa med Kristian Johannes Dalsgaard, der er født den 2. april 1937 i Støttrup, Hvilsum sogn, som søn af gaardejer Peter Kristian Dalsgaard og hustru Maren Anne Jonassen.

Bosat: Støttrup, Aalestrup.

Henny Mouritsen gik i skole i Sønderhaa. Hun tjente som husassistent 2½ aar i Hørsted og besøgte 1959-1960 Tommerup Højskole. Efter at have været kokkepige paa alderdomshjemmet i Sundby arbejdede hun hos præsten i Sønderhaa.

Kristian Johannes Dalsgaard gik i skole i Støttrup. Han lærte landbruget hjemme samt i forskellige pladser og aftjente 1957 sin værnepligt ved Civilforsvaret i Thisted. Efter et ophold paa Tommerup Højskole arbejdede han bl.a. i Møldrup samt som bestyrer i Aas. Senere overtog han sit fødehjem, som han siden har drevet. - Kristian Johannes Dalsgaard har i 2 aar været formand for KFUM og K og er nu formand for samfundet Indre Mission.

I.E.7.b.1) Arne Dalsgaard er født den 9. juni 1962 i Støttrup, Hvilsum sogn, og han døde samme aar.

I.E.7.b.2) Inger Margrethe Dalsgaard er født den 4. maj 1963 i Viborg.

I.E.7.b.3) Knud Erik Dalsgaard er født den 28. august 1966 i Støttrup, Hvilsum sogn.

I.E.7.b.4) Lene Mari Dalsgaard er født den 28. december 1970 i Støttrup.

I.E.7.b.5) Jan Kristian Dalsgaard er født den 1. maj 1972 i Viborg.

I.E.7.c.

Anker Mouritsen er født den 7. juni 1943 i Sønderhaa. Han blev gift den 7. december 1968 i Skørring med Viola Hauge Mathiassen, der er født den 15. september 1946 i Lyngaa som datter af gaardejer Harald Hauge Mathiasen og hustru Ingeborg Sigersen.

Bosat: Gefionsvej 12, Viborg.

Anker Mouritsen gik i skole i Sønderhaa. Han arbejdede en tid ved landbruget omkring Sønderhaa samt i Hassing og Skjoldborg. Sin værnepligt aftjente han 1962-1963 i Holstebro, og efter et ophold paa Tommerup Højskole begyndte han i 1965 ved postvæsnet i Aarhus. Siden 1968 har han været postbud i Viborg.

Viola Hauge Mathiassen gik i skole i Skørring. Hun tjente som husassistent i bl.a. Randers og var i 1964 elev paa Tommerup Højskole. Efter at have været ansat i en institution i Jægerspris samt i Sct. Johannes sogns Menighedsbørnehave i Aarhus gennemgik hun uddannelse til børnehavelærer paa Jydsk Børnehaveseminarium i Aarhus. Hun er nu børnehaveleder ved Rødding Skole.

I.E.7.c.1) Henrik Hauge Mouritsen er født den 7. december 1969 i Viborg.

I.E.7.c.2) Lisbeth Hauge Mouritsen er født den 29. april 1972 i Viborg.

I.E.7.d.

Jytte Mouritsen er født den 4. august 1944 i Sønderhaa. Hun blev gift den 23. marts 1967 i Sønderhaa med Martin Laursen, der er født den 24. juli 1943 i Aarhus som søn af gaardejer Alfred Møller Laursen og hustru Martha Barbara Hansen.

Bosat: Roum, Hobro.

Jytte Mouritsen gik i skole i Sønderhaa. Hun tjente som husassistent i Sønderhaa samt i Koldby og besøgte i 1963 Tommerup Højskole. Efter 1 aar som sygehjælper paa Brødstrup Plejehjem arbejdede hun paa Brødstrup Sygehus.

Martin Laursen gik i skole i Brødstrup. Han arbejdede ved landbruget omkring Brødstrup samt i Nim, hvorpaa han aftjente sin værnepligt i Nymindegab. Efter et ophold paa Hammerum Landbrugsskole overtog han i 1967 Højgaard, som han siden har drevet.

I.E.7.d.1) Per Laursen er født den 1. september 1969 i Viborg.

I.E.7.d.2) Rosa Laursen er født den 23. september 1974 i Viborg.

I.E.7.e.

Harry Mouritsen er født den 28. august 1945 i Sønderhaa. Han blev gift den 15. marts 1969 i Skjoldborg med Anna Bojer Thomsen, der er født den 25. april 1948 i Skjoldborg som datter af gaardejer Niels Bojer Thomsen og hustru Helga Elisabeth Sørensen.

Bosat: Nørrevænget 4, Sundby Thy.

Harry Mouritsen gik i skole i Sønderhaa. Han arbejdede en tid ved landbruget omkring Sønderhaa samt i Hvam, og i 1968 udlærtes han som tømrer i Hørdum. Han er nu svend hos tømrermester Jørgen Isaksen i Skjoldborg.

Anna Bojer Thomsen gik i skole i Skjoldborg og havde i 1963 et ophold paa Nr. Nissum Ungdomsskole. Hun tjente som husassistent i Skjoldborg Præstegaard samt 1½ aar i Hørdum.

I.E.7.e.1) Jette Bojer Mouritsen er født den 15. december 1969 i Sundby.

I.E.7.e.2) Jørgen Bojer Mouritsen er født den 31. august 1972 i Thisted.

I.E.7.f.

Inga Lise Mouritsen er født den 10. maj 1947 i Sønderhaa. Hun blev gift den 24. september 1966 i Sønderhaa med Jens Christian Tandrup Jensen, der er født den 5. oktober 1939 i Hørdum som søn af vejformand Niels Tandrup Jensen og hustru Johanne Marie Poulsen.

Bosat: Vestergade 14, Sundby Thy.

Inga Lise Mouritsen gik i skole i Sønderhaa. Hun tjente som husassistent i Sønderhaa Brugsforening, og efter 4 aar paa alderdomshjemmet i Sundby arbejdede hun en tid paa en konfektionsfabrik i Hørdum. Efter giftermålet har hun indtil 1972 været deltidsbeskæftiget paa Sundby Alderdomshjem.

Jens Christian Tandrup Jensen gik i skole i Koldby. Han arbejdede en tid ved landbruget omkring Koldby samt i Lemvig og besøgte 1960-1961 Haslev Højskole. Efter en tid i et entreprenørfirma i Aalborg samt i Thisted har han siden 1964 været arbejdsmand hos entreprenør Skammelsen, Thisted.

I.E.7.f.1) Dorte Tandrup Jensen er født den 22. september 1968 i Sundby.

I.E.7.f.2) Leif Tandrup Jensen er født den 3. maj 1970 i Koldby.

I.E.7.f.3) Niels Tandrup Jensen er født den 18. oktober 1972 i Koldby.

I.E.7.g.

Betty Irene Mouritsen er født den 17. august 1954 i Sønderhaa. Hun lever sammen med Hans Jørgen Holst, der er født den 20. april 1957 som søn af landmand Laurids Holst og hustru Elisa Smærup Larsen.

Bosat: Sønderhaa, Snedsted.

Betty Irene Mouritsen gik i skole i Sønderhaa samt i Koldby, hvor hun bestod realeksamen. Hun gennemgik uddannelse til kontorassistent paa Mejerigaarden i Thisted, hvor hun siden har været beskæftiget.

Hans Jørgen Holst gik bl.a. i skole i Gøttrup og havde 1965-1966 et ophold paa Blidstrup Ungdomsskole. Han lærte landbruget omkring bl.a. Fjerritslev og Kettrup, hvorpaa han i 2 aar arbejdede paa en maskinstation i

Gøttrup Strand. Sin værnepligt aftjente han i Vorup, og indtil 1973 opholdt han sig igen i Gøttrup Strand, hvorpaa han blev maskinfører ved Skammelsen, Thisted.

I.E.8.

Anna Mouritsen er født den 7. maj 1912 i Sønderhaa, og hun døde den 3. februar 1913 samme sted.

I.E.9.

Jensine Mouritsen er født den 7. maj 1912 i Sønderhaa, og hun døde den 3. februar 1913 samme sted.

I.E.10.

Anna Mouritsen er født den 15. november 1913 i Sønderhaa. Hun blev gift den 16. december 1945 i Sønderhaa med Anders Jespersen Andersen. Han er født den 30. marts 1900 i Hørsted som søn af gaardejer Johannes Andersen og hustru Kirstine Krestensen, og han døde den 8. juli 1975 i Hørsted.

Bosat: Hørsted, Snedsted.

Anders Jespersen Andersen besøgte en landbrugsskole i København. Han var gaardejer.

I.E.10.a.

Gunnar Andersen er født den 31. marts 1948 i Hørsted. Han er gift med Birthe Nielsen, der er født den 18. september 1951 i Hørdum som datter af gaardejer Hans Nielsen og hustru Kristiane.

Bosat: Hørdum, Snedsted.

Gunnar Andersen gik 9 aar i skole i Snedsted. Han arbejdede en tid ved landbruget og gennemgik uddannelse i Koldby Brugsforening, hvorpaa han arbejdede i V. Vandet og Koldby. Sin værnepligt aftjente han i Nr. Uttrup, og efter en tid i Bedsted Brugs er han nu butiksleder i Koldby Brugs, Hørdum Afdeling, samtidig med at han driver landbrug. I 1974 byggedes ny stald.

Birthe Nielsen gik i skole i Koldby og havde desuden et ophold paa Blidstrup Ungdomsskole. Efter at have været beskæftiget paa Koldby Central i 2 aar var hun i ca. 2 aar fabriksarbejder i Hurup, hvorpaa hun arbejdede 1½ aar som syerske paa en fabrik i Skyum. Fra 1973 til 1975 var hun dagplejemor for Sydthy Kommune.

I.E.10.a.1) Kim Lykke Andersen er født den 24. februar 1973 i Hørdum.

I.E.10.a.2) Per Lykke Andersen er født den 24. juni 1975 i Hørdum.

I.E.11.

Astrid Mouritsen er født den 14. marts 1922 i Sønderhaa. Hun blev gift den 6. maj 1945 i Sønderhaa med Evald Krogsgaard Stüker, der er født den 27. august 1918 i Sønderhaa som søn af gaardejer Martin Luther Stüker og hustru Petrine Elisabeth Krogsgaard.

Bosat: Gytrup Mark, Snedsted.

Astrid Mouritsen gik i skole i Sønderhaa. Hun lærte husgerning hjemme samt i forskellige pladser, bl.a. i Hundborg. Siden 1971 har hun været sygehjælper paa De gamles Hjem i Snedsted.

Evald Krogsgaard Stüker gik i skole i Sønderhaa. Han lærte landbruget i forskellige pladser, og efter at have været bestyrer i Hørdum købte han i 1947 sin nuhavende ejendom, som han siden har drevet. - Evald Krogsgaard Stüker har i 6 aar været medlem af bestyrelsen for Sønderhaa Husmandsforening, ligesom han i 8 aar har været medlem af bestyrelsen for Sønderhaa og Hørsted Sygekasse.

I.E.11.a.

Flemming Krogsgaard Stüker er født den 12. oktober 1946 i Harring. Han blev gift den 10. oktober 1970 i Ydby med Jytte Stærk, der er født den 21. marts 1952 i Ydby som datter af smedemester Johannes Stærk og hustru Helga Madsen.

Bosat: Snedsted Brugsforening.

Flemming Krogsgaard Stüker gik i skole i Sønderhaa. Han arbejdede en tid ved landbruget omkring Sønderhaa og gennemgik uddannelse til kommis i Hørdum Brugsforening, hvor han var beskæftiget indtil 1966. Derpaa var han beskæftiget i Hundstrup Brugs, afbrudt af militærtjeneste 1967-1968 ved Livgarden, og efter et ophold paa Andelsskolen i Middelfart arbejdede han bl.a. i Billund Brugs samt som brugsuddeler i Hundstrup. Siden 1974 har han været uddeler i Snedsted Brugs.

Jytte Stærk gik i skole i Ydby samt i Hurup, hvor hun bestod statskontrolleret prøve for 9. klasse. Hun tjente som husassistent i Hurup og var derefter beskæftiget paa et rekreationshjem i Thisted.

I.E.11.a.1) Heidi Krogsgaard Stüker er født den 6. april 1972 i Thisted.

I.E.11.b.

Kurt Krogsgaard Stüker, der er installatør, er født den 3. december 1947 i

Sønderhaa. Han er gift med Esther Jensen.

Bosat: Langebjerg 38, Nærum.

I.E.11.c.

Bodil Krogsgaard Stüker er født den 10. december 1953 i Koldby, Hørdum sogn. Hun blev gift den 20. juli 1974 i Sønderhaa med Niels Ingolf Olsen, der er født den 16. november 1949 i Gøttrup som søn af arbejdsmand Thorvald Hermandshalm Olsen og hustru Ellen Margrethe Christensen.

Bosat: Ørebro, Fjerritslev.

Bodil Krogsgaard Stüker er kontorassistent, og Niels Ingolf Olsen er smedesvend.

I.E.11.c.1) Chanette Krogsgaard Olsen er født den 24. maj 1975 i Brovst.

I.E.12.

Mette Helene Mouritsen er født den 3. maj 1924 i Sønderhaa. Hun blev gift den 6. oktober 1957 i Hørsted med Søren Severin Pedersen, der er født den 27. april 1909 i Klim som søn af arbejdsmand Søren Kristian Pedersen og hustru Sine Severine Madsine Hansen.

Bosat: Nørregade 56, Thisted.

Mette Helene Mouritsen gik i skole i Sønderhaa. Hun lærte husgerning hjemme.

Søren Severin Pedersen gik i skole i Klim, Thisted og Østerild. Han arbejdede 3 aar ved landbruget og var indtil 1944 handelsmand i Thisted. Indtil 1950 arbejdede han som fisker fra Thisted, hvorefter han i 10 aar var daglejer.

I.F.

Niels Bang Poulsen er født den 31. maj 1884 i Haring, og han døde den 9. december 1946 i Skyum. Han blev gift den 31. maj 1911 i Snedsted med Ane Cathrine Christensen. Hun er født den 10. maj 1891 i Snedsted som datter af gaardejer Søren Kjær Christensen og hustru Marie Nielsen, og hun døde den 14. september 1965 i Koldby.

Niels Bang Poulsen arbejdede en tid ved landbruget. Han udlærtes som tømrer og bygnings-snedker, hvorpaa han aftjente sin værnepligt, og efter at have arbejdet som svend i bl.a. Gjersbøl samt i Snedsted var han under krigen 1914-1918 beskæftiget som møbelsnedker. Ca. 1923 byggede han en e-

jendom paa Skyum Præstegaards mark, som han drev til sin død, hvorpaa sønnen Christian overtager den til 1965, da han selv fik skøde paa ejendommen.

Ane Cathrine Christensen lærte husgerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene I.F.1.-I.F.9.

I.F.1.

Mary Sine Bang Poulsen er født den 20. april 1912 i Gjersbøl, Snedsted sogn. Hun er gift med Laurits Pedersen.

Bosat: Irtpvej, Koldby, Snedsted.

I.F.2.

Poul Kristian Poulsen er født den 12. oktober 1914 i Gjersbøl, Snedsted sogn. Han blev gift den 22. september 1946 i Hvidbjerg med Jenny Madsen, der er født den 23. december 1913 i Hvidbjerg som datter af gartner og landmand Kristian Jensen Madsen og hustru Mariane Olsen.

Bosat: Harring, Snedsted.

Poul Kristian Poulsen gik i skole i Snedsted og Skyum. Han lærte landbruget og var beskæftiget ved dette omkring Snedsted samt i Koldby og Harring. Den sidste tid inden giftermålet arbejdede han i tørvemosen i Gjersbøl. Siden 1955 har han været arbejdsmand paa Koldbygaard.

Jenny Madsen gik i skole i Fløvlev. Hun tjente som husassistent 7½ aar i Hvidbjerg samt 2 aar i Birkerød, og den sidste tid inden giftermålet var hun husbestyrerinde i Hurup Thy.

I.F.2.a.

Frank Peter Poulsen, der er kunstmaler, er født den 28. september 1949.

I.F.3.

Søren Kjær Poulsen er født den 29. januar 1918 i Snedsted. Han blev gift den 16. september 1961 i Sennels med Else Marie Ubbesen, der er født den 27. maj 1932 i Frøstrup, Tømmerby sogn, som datter af arbejdsmand Harry Christian Ubbesen og hustru Dorthea Jensen.

Bosat: Harringbrovej 14, Snedsted.

Søren Kjær Poulsen var i ca. 5 aar beskæftiget ved landbruget og besøgte 1940-1941 Haslev Højskole. Efter 30 aar som arbejdsmand drev han fra 1948 til 1969 hønseri, og han har nu biavl.

Else Marie Ubbesen lærte husgerning og blev senere husbestyrerinde

1964 begyndte hun som sygehjælper paa Thisted Sygehus.

I.F.4.

Alfred Verner Poulsen er født den 29. november 1920 i Snedsted. Han blev gift den 14. april 1949 i Sundby Mors med Dagny Meinby Pedersen, der er født den 9. september 1928 i Sundby Mors som datter af Thorvald Filtenborg og hustru Anna Elise Meinby Pedersen.

Bosat: Møllevej 1, Snedsted.

Alfred Verner Poulsen gik i skole i Skyum. Han arbejdede en tid ved landbrug, og efter at have været beskæftiget hos en entreprenør var han tømrer i Cirkus Miehe. Siden 1948 har han været støberiarbejder paa Sundby Thy Jernstøberi. - Alfred Verner Poulsen har i de sidste 8 aar arbejdet som skulptør og udstillet i Sverige, Norge samt i Danmark.

Dagny Meinby Pedersen blev adopteret af moderens forældre Peter Meinby Pedersen og Frederikke Hansen og gik i skole i Sundby Mors. Hun lærte husgerning hos bedsteforældrene og lærte desuden syning i Thisted. Siden 1969 har hun været syerske paa en konfektionsfabrik i Thisted.

I.F.4.a.

Carita Meinby Bang Poulsen er født den 8. juni 1951 i Sundby. Hun lever sammen med Ole Kvist, der er født den 8. marts 1951 i Thisted som søn af fuldmægtig Henry Anders Kristian Kvist og Dagny Pedersen.

Bosat: Nørreallé 61, Thisted.

Carita Meinby Bang Poulsen gik i skole i Sundby, Stagstrup samt i Thisted, hvor hun bestod statskontrolleret prøve for 10. klasse. Hun udlærtes i 1971 som ekspeditrice i en kunstforretning i Thisted, hvorpaa hun blev servitricer i Thisted.

Ole Kvist gik i skole i Thisted. I 1970 udlærtes han som autoopretter ved Thy Karosseri. Siden 1971 har han været leder af gruppen Four Danes, som har indspillet flere grammofonplader. Sin værnepligt aftjente han 1974-1975 i Holstebro.

I.F.4.b.

Bent Meinby Bang Poulsen er født den 16. juni 1953 i Sundby.

Bosat: Møgelvej 91, Sundby, Snedsted.

Bent Meinby Bang Poulsen gik 9 aar i skole i Thisted og havde desuden et ophold paa Thylands Ungdomsskole. Han udlærtes som maskinarbejder og aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret.

I.F.5.

Astrid Marie Poulsen er født den 4. februar 1923 i Snedsted. Hun blev gift den 16. august 1942 i Skyum med Jens Christian Svendsen Christensen, der er født den 7. februar 1921 i Snedsted som søn af gaardejer Christian Svendsen Christensen og hustru Anne Marie Kusk.

Bosat: Gærup, Snedsted.

Astrid Marie Poulsen gik i skole i Skyum. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette i forskellige pladser, bl.a. 2 aar i Nr. Møllegaard, Skyum, samt i Vejgaard, Gærup.

Jens Christian Svendsen Christensen gik i skole i Gærup. Han lærte landbruget hjemme samt hos bedstemoderen, og i 1946 købte han en ejendom i Gærup, som han drev til 1970. Han er nu arbejdsmand i Thisted.

I.F.5.a.

Karsten Svendsen Christensen er født den 3. december 1942 i Gærup, Stagstrup sogn.

Adresse: Box 829N, 17108, Solna 8, Sverige.

Karsten Svendsen Christensen er tekniker.

I.F.5.b.

Elisabeth Svendsen Christensen er født den 23. april 1947 i Gærup, Stagstrup sogn. Hun blev gift den 27. april 1970 i Stagstrup med Heron Østergaard, der er født den 15. januar 1946 i Vejby som søn af vognmand Anders Østergaard og hustru Johanne Fuglsang.

Bosat: Rugagervej 42, Faaborg.

Elisabeth Svendsen Christensen gik i skole i Gærup samt i Thisted, hvor hun i 1964 bestod realeksamen. I 1971 dimitteredes hun som lærer fra Hjørring Seminarium, og hun har siden været ansat ved Svanninge Centralskole.

Heron Østergaard gik i skole i Vejby samt i Vraa, hvor han i 1963 bestod realeksamen. Han gennemgik læreruddannelse i Hjørring og har siden 1971 været ansat ved Sundskolen i Faaborg.

I.F.5.b.1) Charlotte Østergaard er født den 5. september 1970 i Hjørring.

I.F.5.b.2) Jeanette Østergaard er født den 10. november 1972 i Faaborg.

I.F.5.b.3) Marlene Østergaard er født den 13. januar 1976 i Faaborg.

I.F.5.c.

Vera Svendsen Christensen er født den 26. november 1950 i Gærup, Stagstrup

sogn. Hun blev gift den 11. juli 1970 i Stagstrup med Albert Kristian Sørensen, der er født den 12. oktober 1946 i Kaastrup som søn af arbejdsmand Harald Peder Sørensen og hustru Nielsine Andrea Larsen.

Bosat: Lindeallé 30C, Vanløse.

Vera Svendsen Christensen gik i skole i Gærup samt i Stagstrup, hvor hun i 1968 bestod realeksamen. Hun udlærtes i 1970 paa et sagførerkontor i Thisted, og efter en tid paa et advokatkontor i København har hun siden 1972 været kontorassistent paa Københavns Politigaard.

Albert Kristian Sørensen gik i skole i Kaastrup og Hillerslev. Han lærte landbruget og var beskæftiget ved dette i forskellige pladser, bl.a. i Senels. Sin værnepligt aftjente han 1967-1968 i Sandholmlejren og København, og efter en tid paa Ullerupgaard i Skovsted samt en tid ved D.L.G. begyndte han paa politiskolen i København. Siden 1973 har han været fastansat politibetjent.

I.F.5.c.1) Tina Sørensen er født den 15. december 1974 i København.

I.F.5.d.

Bjarne Svendsen Christensen er født den 29. juli 1953 i Gærup, Stagstrup sogn.

Bosat: Gærup, Snedsted.

Bjarne Svendsen Christensen bestod realeksamen i Thisted. Han udlærtes som maskinarbejder ved Cimbria, Thisted, og aftjente sin værnepligt ved Søværnet.

I.F.6.

Karen Marie Poulsen er født den 2. juni 1925 i Skyum. Hun blev gift den 11. april 1948 i Skyum med Svend Tage Pedersen, der er født den 7. februar 1921 i Elsted, Snedsted sogn, som søn af Johannes Pedersen og hustru Hele-
ne Severine Lydia Larsen.

Bosat: Solitudevej 3, Koldby, Snedsted.

Karen Marie Poulsen gik i skole i Skyum. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette i forskellige pladser, bl.a. 2 aar i Skyum samt en tid i Irupgaard. I 1946 besøgte hun Køng Højskole, og den sidste tid inden giftemaalet var hun husbestyrerinde hjemme.

Svend Tage Pedersen gik i skole i Sjørring. Han arbejdede nogle aar ved

landbruget i bl.a. V. Vandet samt i Irupgaard. Senere var han beskæftiget hos en købmand i Koldby, og efter at have været chauffør arbejdede han i et asfaltfirma i Silkeborg, og han er nu chauffør.

I.F.6.a.

Lene Bang Pedersen er født den 19. september 1948 i Koldby, Hørdum sogn. Hun blev gift den 31. maj 1969 i Hørdum med Tage Madsen, der er født den 29. august 1948 i Nørrehaa som søn af pensionist Gunnar Madsen og hustru Ebba Elfrida Larsen.

Bosat: Faartoftvej 46, Thisted.

Lene Bang Pedersen gik i skole i Koldby. Hun var beskæftiget 2 aar paa Hørdum Kro samt 2 aar paa Koldby Sygehus.

Tage Madsen gik i skole i Nørrehaa samt i Snedsted. Han lærte landbrug og var beskæftiget ved dette i forskellige pladser, bl.a. 1 aar i Broager, 1 aar i Morup Mølle samt 1 aar i Gudum. Efter at have været arbejdsmand samt maskinfører paa Sjælland i 2 aar var han arbejdsmand i Thisted, og fra 1970 til 1972 var han beskæftiget som renovationsarbejder. I 3 aar var han maskinfører, hvorpaa han blev kontrollør i Thisted.

I.F.6.a.1) Steen Bang Madsen er født den 30. juli 1969 i Thisted.

I.F.6.a.2) Kim Bang Madsen er født den 31. december 1970 i Thisted.

I.F.6.a.3) Alan Bang Madsen er født den 6. oktober 1974 i Viborg.

I.F.6.b.

Eva Bang Pedersen er født den 19. september 1948 i Koldby, Hørdum sogn, og hun døde den 8. december 1950 i Skyum.

I.F.6.c.

Thorkil Bang Pedersen er født den 6. september 1953 i Koldby, Hørdum sogn.

Bosat: Hassing, Bedsted.

Thorkil Bang Pedersen bestod i 1970 realeksamen. Han gennemgik kontoruddannelse og aftjente i 1974 sin værnepligt, hvorpaa han nu er kontorassistent og musiker.

I.F.7.

Christian Emil Poulsen er født den 24. maj 1927 i Skyum.

Bosat: Skyum, Snedsted.

Christian Emil Poulsen gik i skole i Skyum. Han lærte landbruget og var beskæftiget ved dette i forskellige pladser, bl.a. paa herregaarden Irup samt paa herregaarden Ullerup. I 1946 blev han bestyrer for moderen, og i 1965 overtog han ejendommen, som han siden har drevet. - Christian Emil Poulsen har i ca. 4 aar været formand for gymnastikforeningen i Skyum. Han er desuden medlem af bestyrelsen for husmandsforeningen i Skyum-Harre.

I.F.8.

Esther Elisabeth Poulsen er født den 6. oktober 1928 i Skyum. Hun blev gift den 20. marts 1949 i Skyum med Edvard Pedersen, der er født den 15. december 1925 som søn af teglværksarbejder Martin Hansen Pedersen og hustru Kirstine Marie. Ægteskabet blev ophævet i 1969.

Bosat: Møllerup Gl. Skole, Nykøbing M.

Esther Elisabeth Poulsen gik i skole i Skyum. Hun tjente som husassistent i Skyum samt i Koldby og var stuepige paa Tøttrupgaard samt paa Irup. Den sidste tid inden giftemaalet arbejdede hun paa Thisted Sygehus.

I.F.8.a.

Ilse Brunhøj Pedersen er født den 18. marts 1953 i Sundby, Stagstrup sogn. Hun blev gift den 4. december 1971 i Nykøbing M. med Erik Lysgaard Jørgensen, der er født den 20. oktober 1951 i Husum som søn af vinduespolerer Helmuth Jørgensen og hustru Thyra Kristine Lysgaard Eriksen.

Bosat: Solbjerghevedej 6, Torup, Erslev.

Ilse Brunhøj Pedersen gik 10 aar i skole i Thisted. Hun gennemgik uddannelse som ekspeditrice hos manufakturhandler Axel Mathiassen, Nykøbing M., hvor hun siden har været beskæftiget. I 1973 gennemgik hun et kursus som gardinmontør, og hun er desuden dekoratør.

Erik Lysgaard Jørgensen udlærtes som tømrer ved Nørgaard og Viksø, Thisted, og aftjente 1973-1974 sin værnepligt i Skive. Han har siden været ansat hos tømrermester Alfred Jørgensen, Fjallerslev.

I.F.8.b.

Jan Brunhøj Pedersen er født den 3. august 1955 i Sundby, Stagstrup sogn.

I.F.8.c.

Brian Brunhøj Pedersen er født den 23. marts 1956, og han døde den 28. november samme aar.

I.F.9.

Thora Katrine Poulsen er født den 7. november 1929 i Skyum.

I.G.

Petrine Poulsen er født den 9. april 1886 i Haring. Hun blev gift den 22. februar 1912 i Bedsted med Anders Jacobsen Andersen Skovsted. Han er født den 14. januar 1888 i Bedsted som søn af husmand Christian Andersen (Skovsted) og hustru Sara Marie Poulsen, og han døde den 14. august 1974 i Bedsted.

Bosat: Ringvejen 4, Bedsted.

Petrine Poulsen gik i skole i Haring. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette, bl.a. 1½ aar i Villerslev Mølle samt paa Tøttrupgaard ved Koldby.

Anders Jacobsen Andersen Skovsted gik i skole i Grurup og Bedsted. Han lærte landbrug og var beskæftiget ved dette paa bl.a. Tøttrupgaard. Derefter var han en aarrække arbejdsmand paa Søvang Teglværk, samtidig med at han drev en ejendom paa 5 tdr. land ved Bedsted. I nogle aar kørte han desuden som fyrbøder med et damptørskeværk.

I ægteskabet er datteren I.G.1.

I.G.1.

Markusine Marie Andersen Skovsted er født den 23. december 1911 i Haring. Hun blev gift den 4. april 1934 i Bedsted med Ole Gerhard Nielsen, der er født den 23. maj 1906 i Helligsø, Gettrup sogn, som søn af husmand Jens Peter Nielsen og hustru Karen Marie Jensen.

Bosat: Thylandsgade 38, Bedsted.

Markusine Marie Andersen Skovsted gik i skole i Bedsted. Hun tjente som husassistent hos en læge i Bedsted samt 2½ aar hos en købmand i Skaarup og 2½ aar hos en tømrermester i Bedsted. Efter giftermålet har hun i 26 aar arbejdet hos læge Terkildsen.

Ole Gerhard Nielsen gik bl.a. i skole i Kobberrød. Han var beskæftiget ved landbruget, bl.a. 2 aar i Kobberrød samt 5 aar i Villerup. Sin værnepligt aftjente han 1929 i Værløse, og efter at have været chauffør hos en murer blev han arbejdsmand, bl.a. paa Søvang Teglværk. Indtil 1972 var han ansat hos murermester Svend Thomsen, Bedsted.

I.G.1.a.

Ketty Skovsted Nielsen er født den 29. marts 1935 i Grurup. Hun blev gift den 11. oktober 1953 i Grurup med Ole Emil Sørensen, der er født den 4. november 1928 i Haring som søn af murer Christian Martinus Sørensen og hustru Anna Poulsen.

Bosat: Solbakkevej 2, Snedsted.

Ketty Skovsted Nielsen gik i skole i Bedsted. Hun tjente som husassistent i bl.a. Snedsted samt i Hurup, ligesom hun har været ekspeditrice og husassistent hos en bager.

Ole Emil Sørensen gik i skole i Haring. Han arbejdede en tid ved landbrug og stod en tid i smedelære, ligesom han har været murerarbejdsmand hos faderen. Han stod i lære som mekaniker i Snedsted og Vestervig, afbrudt af militærtjeneste 1949-1950 i Nymindegab, og efter 3 aar som selvstændig knallertmekaniker i Bedsted arbejdede han indtil 1958 ved Volvo i Snedsted, og han er nu mekaniker hos Ove Pedersen, Morup Mølle.

I.G.1.a.1)

Kenneth Sørensen er født den 17. februar 1954 i Bedsted.

Bosat: Tværgade 4, Bedsted.

Kenneth Sørensen bestod i 1971 realeksamen i Snedsted. Han gennemgik uddannelse til automekaniker ved firma Ove Pedersen, Morup Mølle.

I.G.1.a.2)

Thorkild Sørensen er født den 19. juli 1958 i Snedsted.

I.G.1.a.3)

Jonna Sørensen er født den 1. august 1966 i Snedsted.

I.G.1.b.

John Skovsted Nielsen er født den 10. maj 1939 i Grurup.

Bosat: Thylandsgade 38, Bedsted.

John Skovsted Nielsen udlærtes indenfor gartnerfaget og besøgte i 1959 Statens Planteskole. Efter at have været l. mand hos gartner Agger, Struer, arbejdede han i ca. 10 aar indenfor slagterfaget. Indtil 1974 var han murerarbejdsmand, og han er nu ansat ved Statens Skovbrug i Sydthy Klitplantage.

I.H.

Ottine Marie Poulsen er født den 17. september 1887 i Harring. Hun blev gift den 8. oktober 1909 i Gettrup med Peder Kristian Jensen. Han er født den 24. april 1884 i Sønderhaa som søn af Andreas Jensen og Povline Kirstine Povlsen, og han døde 1971 i Thisted.

Peder Kristian Jensen var beskæftiget som landmand forskellige steder. Desuden arbejdede han nogle aar paa et uldspinderi i Aarup, ligesom han en tid var ringer og graver i Snedsted.

I 1959 fejrede ægteparret guldbryllup, og i den anledning skrev avisen følgende:

"Othine og Kr. Jensen (Post), Nørregade 36, Thisted, kan fejre guldbryllup torsdæg d. 8. okt. Kr. Post, som han i daglig tale kaldes og kendes bedst, er fyldt 75 aar, og Othine er 72 aar; men ingen kan se paa dem, at de har naaet den alder, ungdommelige og raske færdes de i deres daglige dont. Kr. Post arbejder i dag, som han har gjort i de sidste mange aar, paa Skytte Larsens savskæreri i Thisted, og Othine passer det lille hjem og tager mod børn og børnebørn og de mange gæster, der daglig ser indenfor hos det elskelige og humørfyldte ægtepar.

Kr. Post er født i Sønderhaa. Hans fader døde, inden sønnen blev født, og da Kr. Post var 5 aar, rejste hans mor til Amerika, og han blev saaledes næsten forældreløs som ganske lille. Bedsteforældrene tog sig af ham, men tidlig maatte han tjene til sit brød. Efter sit giftermaal bosatte han sig i Gettrup, og de boede forskellige steder i Thy, indtil de omkring 1920 fik en statsejendom paa Hornstrup Mark. Det var ikke længe, de fik lov at virke der, for de daarlige tider tvang dem til at sælge. De købte derefter Othines fødehjem i Harring, en mindre landejendom, hvor de boede indtil de i 1942 flyttede ind i den lejlighed i Nørregade, de endnu bebor. Det faldt saaledes i Kr. Posts lod at lægge sine kræfter hos andre, og overalt, hvor han i alle disse aar har færdes, var han en velset gæst. Af alle kræfter ydede han sit bedste, og med sin enestaaende evne til at virke ved mange gøremaal var han en eftertrægtet daglejer, saa arbejdsløshed har han kun kendt af navn, og endnu den dag i dag gaar han op paa savskæreriet og yder en mands arbejde, punktlig og præcis, som han altid har været. Flere gange i de senere aar har Kr. Post været indlagt paa sygehuset, men hans mod og livsvilje var ukuelig, og snart efter har vi igen set ham i hans gerning. Othine har været ham en trofast støtte i alle disse aar, hun passede hjemmet, og syede i en del aar for fremmede og hjalp saaledes til

at opretholde hjemmet. For hende som for hendes mand har det altid været kær pligt at kunne række deres medmennesker en hjælpende haand uden at skele til egen fordele.

Der er 6 børn i ægteskabet, en datter er gift og bor i Randers, fire andre døtre bor i Thisted og er alle gifte. En søn er slagtermester Poul Jensen, Nors. Maa vi ønske for dem, at de i deres livsaften maa bevare det gode sind og det ukuelige humør, der har baaret dem frem til i dag."

I ægteskabet er børnene I.H.1.-I.H.6.

I.H.1.

Poul Kristian Jensen er født den 28. oktober 1909 i Helligsø, og han døde den 6. december 1971 i Thisted. Han blev gift den 26. april 1930 i Snedsted med Marie Louise Thinggaard. Hun er født den 16. september 1901 i Hørsted som datter af Andreas Thinggaard og hustru Gertrud Kirstine Pedersen, og hun døde den 3. marts 1966 i Nors.

Poul Kristian Jensen udlærtes som slagter i Sundby, hvorpaa han var svend i Snedsted. Indtil 1970 drev han en slagterforretning i Nors, som derpaa afstodes til sønnen Bent.

Marie Louise Thinggaard udlærtes som sygeplejerske paa Hundborg Sygehus. Indtil giftemaalet var hun hjemmesygeplejerske i Snedsted.

I.H.1.a.

Bent Thinggaard Jensen er født den 29. juni 1932 i Nors. Han blev gift den 20. maj 1956 i Klitmøller med Bodil Odder, der er født den 31. januar 1933 i Klitmøller som datter af fisker Niels Kyoa Kristensen Odder og hustru Nicoline Jørgine Jørgensen.

Bosat: Thistedvej 5, Nors.

Bent Thinggaard Jensen gik i skole i Nors. Han udlærtes i 1951 som slagter hos faderen, hvor han fortsatte som svend indtil 1970, da han overtog forretningen.

Bodil Odder gik 8 aar i skole i Klitmøller. Hun tjente som husassistent i Dalby samt 2 aar i Thyholm, hvorefter hun i 11 aar var centralbestyrer i Nors. Siden 1971 har hun været sygehjælper paa Thisted Sygehus.

I.H.1.a.1)

Niels Odder Jensen er født den 16. februar 1957 i Nors.

Han er gymnasieelev.

I.H.1.a.2)

Jane Odder Jensen er født den 14. maj 1959 i Nors.

I.H.1.a.3)

Gitte Odder Jensen er født den 24. maj 1961 i Nors.

I.H.1.b.

Jan Thinggaard er født den 29. marts 1938 i Nors. Han blev gift den 14. december 1968 i Hundstrup med Lene Madsen, der er født den 1. april 1942 i Boddum som datter af gaardejer Frederik Kristian Madsen og hustru Johanne Augusta Kibsgaard Jensen. Lene Madsen har fra et tidligere ægteskab datteren Heidi Krabbe Poulsen, der er født den 16. maj 1963.

Bosat: Stationsvej 3, Nors, Thisted.

Jan Thinggaard gik i skole i Nors. Han udlærtes i 1957 som maler hos Aage Pedersen, Nors, og efter bl.a. at have været maler i Aalborg, Hillerlev samt 3 aar i Thisted har han siden 1965 været selvstændig malermester i Nors.

Lene Madsen gik i skole i Boddum samt i Hurup, hvor hun bestod realeksamen. I 1964 dimitteredes hun som lærer fra Ranum Seminarium, og hun har siden været ansat ved Nors Centralskole.

I.H.1.b.1) Anita Thinggaard er født den 24. august 1969 i Thisted.

I.H.1.c.

Andreas Thinggaard er født den 14. oktober 1941 i Nors. Han blev gift den 5. april 1969 i Viby med Anna Galsgaard, der er født den 30. januar 1942 i Helligsø som datter af specialarbejder Anders Møller Galsgaard og hustru Karen Marie Madsen.

Bosat: Tved, Thisted.

Andreas Thinggaard bestod i 1959 realeksamen i Thisted. Han udlærtes som kontorassistent paa en pølsefabrik, og efter et studieophold i England aftjente han 1963-1964 sin værnepligt i Varde samt i Nr. Uttrup. Siden 1965 har han været kontorassistent ved Spangbergs Kaffe, Thisted.

Anna Galsgaard gik i skole i Aarhus samt i Viby og besøgte desuden i 1959 Hoptrup Efterskole. I 1961 var hun elev paa Rønde Højskole, og efter at have været sygehjælper i De gamles By i København arbejdede hun paa

amtssygehuset i Aarhus samt 1 aar paa Hundborg Plejehjem. Siden 1972 har hun været sygehjælper paa Thisted Plejehjem.

I.H.1.c.1) Louise Thinggaard er født den 30. april 1970 i Thisted.

I.H.1.c.2) Anders Thinggaard er født den 7. januar 1974 i Thisted.

I.H.2.

Marcussine Andrea Jensen er født den 13. december 1911 i Sønderhaa. Hun er gift med Hans Pedersen.

I.H.3.

Karla Antonia Jensen er født den 26. februar 1915 i Aarup, Snedsted sogn, og hun døde den 3. juli 1972 i Aarhus. Hun blev gift den 18. september 1938 i Harring med Aksel Andersen, der er født den 6. april 1917 i Biersted som søn af gaardejer Anders Kristian Andersen og hustru Mette Kathrine Jensen.

Bosat: Nørregade 47, Thisted.

Karla Antonia Jensen gik i skole i Harring. Hun tjente som husassistent i Hørdum samt 5 aar i Thisted og $\frac{1}{2}$ aar i København. Indtil giftemaalet var hun husbestyrerinde hos sin kommende svigerfar, og senere har hun arbejdet som rengøringsassistent paa gymnasiet i Thisted samt ved Stella Nova.

Aksel Andersen gik i skole i Snedsted. Han lærte landbruget og var beskæftiget ved dette i forskellige pladser, ligesom han har arbejdet i tørvemosen i Hundborg. Indtil 1960 var han lastbilchauffør, og fra 1961 til 1972 var han ansat ved Cimbria, Thisted, hvorpaa han nu er truckfører i Hanstholm.

I.H.3.a.

Hugo Brunhøj Andersen er født den 16. januar 1939 i Snedsted. Han er gift med Grethe Haubro Nielsen.

Bosat: Mølleparken 54, Thisted.

I.H.3.b.

Hans Brunhøj Andersen er født den 2. august 1941 i Thisted.

Hans Brunhøj Andersen gik 10 aar i skole. Han tog handelseksamen og gennemgik kontoruddannelse, hvorpaa han nu er biblioteksmedhjælper.

I.H.3.c.

Poul Brunhøj Andersen er født den 7. oktober 1944 i Thisted. Han blev gift den 7. april 1971 i Thisted med Edith Godiksen, der er født den 21. februar 1944 i Aarup som datter af gaardejer Poul Johan Godiksen og hustru Kirstine Andrea Madsen. (Se II.B.4.)

Bosat: Hillerslev, Thisted.

Poul Brunhøj Andersen gik i skole i Thisted. Han arbejdede en tid som bydreng og begyndte i 1961 ved Cimbria i Thisted, hvor han siden har været montør, afbrudt af militærtjeneste 1964-1965 i Nr. Uttrup.

Edith Godiksen gik i skole i Aarup. Hun tjente som husassistent forskellige steder, bl.a. i Snedsted, hvor hun desuden var ekspeditrice. I 1961 besøgte hun Krabbesholm Højskole, og efter giftemålet har hun arbejdet som servitrice i Thisted.

I.H.3.c.1) Ingolf Helmuth Enrico Pehrson er født den 27. maj 1963 i Fredericia.

I.H.3.c.2) Helene Pehrson er født den 16. juni 1965 i Fredericia.

I.H.3.c.3) Isabel Pehrson er født den 12. oktober 1967 i Aarup.

I.H.3.c.4) Anja Brunhøj Andersen er født den 12. maj 1971 i Thisted, og hun døde 14 dage gammel.

I.H.3.d.

Agner Ole Brunhøj Andersen er født den 7. juni 1946 i Thisted. Han blev gift den 7. december 1968 i Thisted med Nora Elisabeth Hornstrup, der er født den 21. september 1948 i Skjoldborg som datter af gaardejer Anthon Frøkjær Hornstrup og hustru Pouline Nielsine Marie Christensen.

Bosat: Slaaenvej 5, Herning.

Agner Ole Brunhøj Andersen gik 8 aar i skole i Thisted. Han udlærtes i 1966 som bager hos bager Kristensen, Thisted, og efter 1 aar som svend samme sted arbejdede han som bager 1 aar hos Enggaard i Thisted. I 1 aar var han nu gartner i Herning og derpaa bager 1 aar hos Jarle i Aarhus samt 1 aar hos Enggaard i Thisted, og han har siden været ansat som gartner ved Herning Kommune.

Nora Elisabeth Hornstrup gik i skole i Skjoldborg og Nors. Hun tjente som husassistent, bl.a. i Nors, og efter 2 aar som ekspeditrice hos bager

Kristensen, Thisted, arbejdede hun bl.a. 1 aar i Herning og en tid hos Jarle i Aarhus, og hun er nu kantinemedhjælper paa Herning Slagteri.

I.H.3.e.

Bente Brunhøj Andersen er født den 8. marts 1951 i Thisted. Hun lever sammen med Bjarne Rydahl Ryming, der er født den 27. marts 1947 i Thisted som søn af snedkersvend Carl Ryming og hustru Emma Irene Laursen.

Bosat: Nørreallé 6, Thisted.

Bente Brunhøj Andersen gik 9 aar i skole. Hun tjente 2 aar som husassistent og var derefter i 2 aar beskæftiget som syerske.

Bjarne Rydahl Ryming bestod realeksamen. Han gennemgik uddannelse til tømrer og aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret i Thisted.

I.H.3.e.1) Mariann Brunhøj Ryming er født den 3. november 1973 i Thisted.

I.H.4.

Karen Marie Jensen er født den 10. november 1920 i Haring.

Bosat: Nørregade 39, Thisted.

Karen Marie Jensen gik i skole i Haring. Hun tjente som husassistent forskellige steder, bl.a. i Haring, Stagstrup og Thisted.

I.H.4.a.

Peter Helmut Jensen er født den 29. juni 1942 i Thisted. Han blev gift den 24. juli 1963 i Thisted med Doris Vegeberg, der er født den 11. december 1943 i Kollerup som datter af handelsmand Niels Kristian Vegeberg og hustru Alma Elisabeth Pedersen.

Bosat: Elmegade 27, København N.

Peter Helmut Jensen gik i skole i Thisted. Han udlærtes i 1960 som bager i Thisted, og efter at have aftjent sin værnepligt i Nr. Uttrup var han beskæftiget ved forskelligt i København. Siden 1969 har han været vægter i København.

Doris Vegeberg gik bl.a. i skole i Kollerup, Thisted samt i Aalborg. Hun tjente som husassistent i bl.a. Aalborg og var beskæftiget som servitrice i Thisted. Efter giftermålet har hun arbejdet paa fabrik.

I.H.4.a.1) Richard Jensen er født den 29. april 1964 i København.

I.H.4.a.2) Henning Helmut Jensen er født den 25. januar 1966 i Lyngby.

I.H.5.

Anna Elisabeth Jensen er født den 21. juni 1922 i Kallerup. Hun blev gift den 3. september 1940 i Thisted med Jens Johan Jacobsen, der er født den 3. september 1917 i Thisted som søn af Larsine Magdalene Jacobsen.

Bosat: Rosenlundsgade 13, Thisted.

Anna Elisabeth Jensen gik i skole i Haring. Hun tjente som husassistent i forskellige pladser, bl.a. i Thisted. Fra 1955 til 1972 har hun været rengøringsassistent paa Thisted Gymnasium.

Jens Johan Jacobsen gik i skole i Thisted. Han arbejdede bl.a. paa Fællesbageriet i Thisted, og fra 1938 til 1939 aftjente han sin værnepligt i Viborg. Efter at have været beskæftiget 17 aar paa et malerværksted har han siden 1967 været arbejdsmand hos Jørgen Jørgensen, Thisted.

I.H.5.a.

Yelva Brunshøj Jacobsen er født den 16. december 1940 i Thisted. Hun blev gift den 29. august 1964 i Thisted med Udo Rainer Peuckert, der er født den 11. august 1937 i München som søn af bankassistent Leo Albert Heinrich Peuckert og hustru Hildegard von Radziewsky.

Bosat: Jernbanevej 12, Thisted.

Yelva Brunshøj Jacobsen gik 8 aar i skole i Thisted. Hun arbejdede 1 aar paa Thisted Afholdshotel, og efter 1 aar som husassistent var hun servitricce 2 aar paa samme afholdshotel. Derpaa var hun servitrice 2 aar paa Cafe Nytorv, 1 aar i C.F.-lejren samt en tid paa Klitmøller Kro, ligesom hun var rengøringsassistent 1 aar paa Thisted Sygehus. I 1974 købte hun restaurant Stalden i Klitmøller.

Udo Rainer Peuckert gik 12 aar i skole i Tyskland, hvor han bestod studentereksamen. Sin værnepligt aftjente han ved Søværnet i Vesttyskland fra 1958 til 1959, hvorefter han sejlede 4 aar. Fra 1964 til 1970 var han ansat paa slagteriet i Thisted, og han har siden været beskæftiget paa Cimbria, først 2 aar som rejsemontør og siden 1973 som svejser.

I.H.5.a.1) Claus Brunshøj Peuckert er født den 30. juni 1965 i Thisted.

I.H.5.a.2) Nanna Brunshøj Peuckert er født den 12. oktober 1966 i Thisted.

I.H.5.b.

Mona Lis Jacobsen er født i november 1946 i Thisted, og hun døde den 12. januar 1947.

I.H.5.c.

Jørgen Brunshøj Jacobsen er født den 20. juni 1949 i Thisted.

Bosat: Artillerivej 63, København S.

I.H.6.

Elly Louise Jensen er født den 13. juni 1925 i Haring.

Bosat: Hjultorvet 8, Thisted.

Elly Louise Jensen gik i skole i Haring. Hun tjente som husassistent, bl.a. i Thisted samt i Fredericia, og har senere været beskæftiget ved forskelligt.

I.H.6.a.

Jette Hansen er født den 6. oktober 1944 i Thisted. Hun blev gift med Ejvind Munkholm. Ægteskabet blev ophævet i 1970.

Bosat: Refsvej 35, Thisted.

I.H.6.a.1) Lotte Hansen er født den 30. april 1963 i Thisted.

I.H.6.a.2) Tonny Egede Hansen er født den 15. oktober 1971 i Thisted.

I.H.6.a.3) Jesper Egede Hansen er født den 12. september 1973 i Thisted.

I.J.

Jens Peter Poulsen er født den 24. april 1891 i Haring, og han døde den 28. maj 1957 i Sundby, Stagstrup sogn. Han blev gift den 23. februar 1915 i Sønderhaa med Sidsel Marie Andersen. Hun er født den 6. august 1892 i Sønderhaa som datter af husmand Anders Kristian Andersen og hustru Sidsel Jensen, og hun døde den 12. april 1972.

Jens Peter Poulsen drev en slagterforretning i Sundby.

I ægteskabet er børnene I.J.1.-I.J.3.

I.J.1.

Robert Vagner Poulsen er født den 17. november 1915 i Hvidbjerg. Han blev gift den 5. juni 1938 i Snedsted med Elna Emilie Vestergaard, der er født den 27. december 1916 i Biersted som datter af gaardejer Severin Pedersen Vestergaard og hustru Mette Ane Jakobsen.

Bosat: Bangsbovej 11, Skalborg.

Robert Vagner Poulsen gik i skole i Sundby. Han udlæstes i 1934 som slag-

ter hos faderen i Sundby, hvor han var svend indtil 1950, da han overtog forretningen. Denne drev han indtil 1958, og efter at have været svend ved Emborg i Aalborg indtil 1971 er han nu chauffør ved Aalborg Auto Transport.

Elna Emilie Vestergaard gik i skole i Elsted. Hun lærte husgerning hjemme og tjente ved dette i Thisted, hvor hun desuden lærte syning.

I.J.1.a.

Irene Poulsen er født den 20. juli 1939 i Sundby, Stagstrup sogn. Hun blev gift den 20. juni 1959 i Aalborg med Henning Jørgensen, der er født den 26. november 1935 i Bedsted som søn af pensionist Rasmus Jørgensen og hustru Oline Jensen.

Bosat: Hobrovej 722, Svenstrup.

Irene Poulsen gik 8 aar i skole i Sundby. Hun arbejdede i forældrenes slagterforretning i 4 aar, og siden 1974 har hun været rengøringsassistent ved Aalborg Kommune.

Henning Jørgensen gik i skole i Stagstrup. Han udlærtes i 1956 som maskinarbejder ved Cimbria, Thisted, og efter at have aftjent sin værnepligt i Aalborg har han siden været beskæftiget paa Albert Andersens Maskinfabrik i Svenstrup.

I.J.1.a.1) Kim Jørgensen er født den 20. maj 1961 i Aalborg.

I.J.1.a.2) Mette Jørgensen er født den 24. maj 1964 i Aalborg.

I.J.1.b.

Inga Poulsen er født den 5. december 1940 i Sundby, Stagstrup sogn.

I.J.1.c.

Georg Brunhøj Poulsen er født den 5. april 1943 i Sundby, Stagstrup sogn.

I.J.2.

Elna Gudrun Poulsen er født den 14. marts 1917 i Hvidbjerg. Hun er gift med Viggo Overgaard, der har faaet navneændring fra Overgaard Mikkelsen. Han er født den 26. august 1914 i Vestervig som søn af tømrer Peder Overgaard Mikkelsen og hustru Kirstine Josefsen.

Bosat: Rævehøjen 11, Viborg.

Elna Gudrun Poulsen gik i skole i Sundby. Hun arbejdede som ekspeditri-

ce i faderens slagterforretning og besøgte Haslev Højskole. Hun er nu beskæftiget som korrekturlæser for Gyldendals Forlag.

Viggo Overgaard gennemgik handelsuddannelse og drev i 4½ aar en forretning i Hørsted. Efter at have været forsikringsinspektør ved Nordisk Liv og Ulykke fra 1943 til 1960 blev han overinspektør, og efter fusion i 1974 med Hafnia- Haand i Haand blev han assurandør i Viborg.

I.J.2.a.

Kjeld Overgaard er født den 21. december 1940 i Hørsted. Han blev gift den 16. juli 1966 i Aalborg med Inge-Lise Jensen, der er født den 30. august 1945 i Aalborg som datter af arbejdsmand Arnold Marius Jensen og hustru Gerda Frederiksen.

Bosat: Parkvej 12, Nibe.

Kjeld Overgaard bestod mellemskoleeksamen. Han gennemgik handelsuddannelse og blev merconom i markedsføring. Sin værnepligt aftjente han i Holstebro, og de sidste 9 aar har han været beskæftiget i reklamebranchen, hvor han nu er chef paa Aalborg Reklamebureau.

Inge-Lise Jensen bestod realeksamen. Hun gennemgik uddannelse til børnehavepædagog og er nu beskæftiget som saadan.

I.J.2.a.1) Michael Overgaard er født den 28. april 1970 i Aalborg.

I.J.2.a.2) Marianne Overgaard er født den 27. december 1972 i Aalborg.

I.J.2.b.

Carsten Overgaard er født den 30. januar 1944 i Snedsted. Han blev gift den 2. januar 1972 i Vorgod med Edith Abildtrup, der er født den 10. juli 1948 i Vorgod som datter af gaardejer Jens Ejner Abildtrup og hustru Anne Kathrine Jørgensen.

Bosat: Falkevang 11, Allerød.

Carsten Overgaard bestod mellemskoleeksamen. Han gennemgik uddannelse til boghandlermedhjælper, og efter at have været ansat ved Høst & Søn har han bl.a. været forlagsassistent ved Gyldendal, og han er nu forlagsredaktør ved Polyteknisk Forlag.

Edith Abildtrup bestod studentereksamen. Hun gennemgik et franskkursus i Schweiz og uddannedes som sygeplejerske.

I.J.2.b.1) Anne Bitten Overgaard er født den 26. august 1973 i Hørsholm.

I.J.2.c.

Annette Overgaard er født den 6. juni 1948 i Snedsted. Hun er gift med lærer Peder Bækgaard.

Bosat: Kildebakken 55, Viborg.

I.J.3.

Aase Margrethe Poulsen er født den 10. januar 1925 i Sundby, Stagstrup sogn. Hun blev gift den 12. juni 1949 i Stagstrup med Karl Thomas Christian Eriksen, der er født den 11. maj 1920 i Trædholm, Stagstrup sogn, som søn af gaardejer Niels Christian Eriksen og hustru Else Marie Bertelsen.

Bosat: Trædholm, Snedsted.

Karl Thomas Christian Eriksen lærte landbruget og overtog ved giftermålet sin fødegaard, som han siden har drevet.

I.J.3.a.

Mogens Eriksen er født den 3. oktober 1954 i Trædholm, Stagstrup sogn.

Han bestod i 1975 studentereksamen.

I.J.3.b.

Tom Eriksen er født den 13. februar 1962 i Trædholm, Stagstrup sogn.

I.K.

Kristian Martinus Poulsen er født den 5. maj 1893 i Haring, og han døde den 12. november samme aar.



I.
Marcussine Christiane Nielsen og Poul Kr.
Poulsen



I.
Ægteparret med børnene



I.B.
Ane Elisabeth Poulsen og Søren L.
Kjeldgaard



I.B.2.
Kirsten Marie Kjeldgaard og Jens
Bak Kristensen



I.B.2.b.
Anna Lise Bak
Kristensen og Arne
Jensen



I.B.3.
Marthinus L. Kjeldgaard og Maren
T. Nielsen



I.B.3.b.
Tage W. Kjeldgaard
og Irma Gilling



I.B.5.
Karl Kr. Kjeldgaard
og Annine Elisabeth
Gilling



I.B.5.a.
Kaja A. Kjeldgaard og Herluf L.
Sørensen



I.B.5.b.
Orla Kjeldgaard



I.B.6.
Markussine Pouline Kjeldgaard og
Ernst V. Espersen



I.B.7.
Ellen Louise Kjeld-
gaard



I.C.2.
Poul Chr. Toft og Kirstine Marie
Bang (=VJ)



I.C.2.b.
Edith Bang Toft og Kristen A.
Aagaard



I.C.2.c.
Erik Bang Toft og Gunhild Merete
Hebsgaard



I.C.3.
Mette Johanne Toft og Otto M.
Jensen



I.C.4.
Christian M. Toft og Maren K.
Bruun



I.C.4.b.
Jens Chr. Bruun-Toft og Bodil
Kjeldgaard Bruun



I.C.6.
Jensine Kirstine
Toft



I.C.7.
Henry E. Toft og Sonja Andersen



I.C.7.a.
Eva I. Toft og Gustav Dybdahl
Pedersen



I.C.7.b.
Carl Richard Toft og Marie Bukh
Tøfting



I.C.8.
Carl Aage Toft og
Johanne Marie W.
Graverholt



I.C.8.a.
Jette G. Toft og Jørgen Overgaard



I.C.9.
Konrad E. Toft og Edith Sørensen



I.C.9.a.
Erling Toft og Kirsten
Skou Jensen



I.E.
Hansine Martine Poulsen og Søren K. Mouritsen



I.E.
Knattrup i Sønderhaa



I.E.1.
Martinus Mouritsen og Maren K.
Bovbjerg



I.E.1.a.
Irene B. Mouritsen og Carl Emil
Eriksen



I.E.3.b.
Gudrun Ragnhild
Mouritsen og Jens
Aage Madsen



I.E.5.
Johs. Severin Mouritsen og Magda
J. Larsen



I.E.5.a.
Edith Mouritsen og
Hans Jørgen Olesen



I.E.5.c.
Anna Marie Mouritsen og Kristian
T. Astrup



I.E.6.
Oskar Emil Mouritsen og Martha K.
Larsen



I.E.6.b.
Leo G. Mouritsen og Maren Eleonora
Pedersen



I.E.6.c.
Grethe E. Mouritsen og Fridts
Roer Pedersen



I.E.6.d.
Hanne M. Mouritsen og Anton
Mikkelsen



I.E.7.
Alfred Mouritsen og Jenny Nielsen



I.E.7.a.
Verner Mouritsen og
Grete J. Pedersen



I.E.7.c.
Anker Mouritsen og Viola H.
Mathiassen



I.E.7.e.
Harry Mouritsen og Anna B. Thomsen



I.E.11.
Astrid Mouritsen og Evald K.
Stüker



I.E.12.
Mette Helene Mouritsen og Søren
S. Pedersen



I.F.
Niels B. Poulsen og Ane Cathrine
Christensen



I.F.4.
Alfred V. Poulsen og Dagny M.
Pedersen



I.F.5.
Astrid M. Poulsen og Jens Chr. S.
Christensen



I.F.5.b.
Elisabeth S. Christensen og Heron
Østergaard



I.F.6.
Karen M. Poulsen og Svend T.
Pedersen



I.F.8.a.
Ilse B. Pedersen og Erik Lysgaard
Jørgensen



I.G.
Petrine Poulsen og Anders J.A.
Skovsted



I.G.l.
Markusine M.A. Skovsted og Ole
Gerhard Nielsen



I.G.l.a.
Ketty S. Nielsen og Ole Emil
Sørensen



I.H.
Ottine M. Poulsen og Peder Kr.
Jensen



I.H.l.
Poul Kr. Jensen og Marie Louise
Thinggaard



I.H.l.b.
Jan Thinggaard og Lene Madsen



I.H.3.
Karla A. Jensen og Aksel Andersen



I.H.3.c.
Poul B. Andersen og Edith Godiksen



I.H.4.a.
Peter Helmut Jensen
og Doris Vegeberg



I.H.5.
Anna E. Jensen og
Jens Johan Jacobsen



I.H.5.a.
Yelva B. Jacobsen og Udo R.
Peuckert



I.J.
Jens Peter Poulsen og Sidsel
Marie Andersen



I.J.1.
Robert Vagner Poulsen og Elna E.
Vestergaard

II. Else Nielsen

er født den 23. oktober 1849 i Stagstrup, og hun døde den 19. februar 1929 i Beersted, Snedsted sogn. Hun blev gift den 31. marts 1874 i Stagstrup med Lars Chr. Hansen Tange. Han er født den 13. januar 1853 i Hundborg som søn af gaardmand Hans Pedersen Tange og hustru Karen Marie Salomonsdatter, og han døde den 13. maj 1913 i Beersted.

Lars Chr. Hansen Tange boede i Aarup samt senere i Beersted.

I ægteskabet er børnene II.A.-II.B.

II.A.

Hans Christian Hansen er født den 29. august 1874 i Aarup, Snedsted sogn, og han døde som lille.

II.B.

Juliane Elisabeth Hansen er født den 7. juli 1888 i Aarup, Snedsted sogn. Hun blev gift den 26. marts 1907 i Snedsted med Jørgen Peter Madsen. Han er født den 4. september 1882 i Skjoldborg som søn af husmand Peder Kristian Madsen og hustru Kirsten Andersen, og han døde den 12. november 1960 i Snedsted.

Bosat: De gamles Hjem, Snedsted.

Jørgen Peter Madsen overtog efter giftermålet svigerfaderens ejendom paa ca. 32 rdr. land i Beersted. Senere tilkøbtes mere jord, hvor der opførtes nye bygninger. Gaarden solgtes ca. 1926, og han købte en ejendom paa ca. 12 tdr. land nord for Snedsted By. Denne drev han til ca. 1939, hvorpaa han mageskiftede med en ejendom i Haring. Efter 1 aar solgte han og købte hus i Snedsted.

I ægteskabet er børnene II.B.1.-II.B.7.

II.B.1.

Hansine Martine Madsen er født den 8. marts 1909 i Beersted, Snedsted sogn. Hun blev gift den 10. november 1934 i København med Niels Christian Adolf Kristiansen. Han er født den 18. maj 1897 i Fløng sogn som søn af varmemester Peder Kristiansen og hustru Valborg Elisabeth Kristensen, og han døde den 9. november 1974.

Bosat: Høje Gladsakse 9, Søborg.

Hansine Martine Madsen gik i skole i Snedsted. Efter 1½ aar som ekspeditrice hos en gartner var hun bl.a. husassistent hos en direktør i København, og hun har desuden arbejdet i møbelforretning. Fra 1952 til 1965 drev hun en købmandsforretning.

Niels Christian Adolf Kristiansen gik i Helligkors Skole i København.
Ved hans død skrev avisen bl.a.:

"Niels Christian Kristiansen er død paa Københavns Amtssygehus i Gentofte. Niels Kristiansen var født i Fløng Kommune og uddannet som møbelsnedker hos daværende snedkermester Isaksen paa Jagtvejen. Efter at være blevet svend arbejdede han i nogen tid paa Roskildekanten, men saa brød han af og rejste i en sæson med Cirkus Mundeling som rekommandør. Det blev en interessant oplevelse, som han siden gerne berettede om.

Niels Kristiansen vendte tilbage til uddannelsesfaget og har været ansat bl.a. hos Schiønning & Arve paa Tagensvej. Ogsaa paa storvaskeriet i Gladsakse virkede han i en periode som snedker, men helbredet, der svigtede en del, bevirkede, at han maatte forlade sin branche. Han overtog herefter købmand Bertelsens købmandsforretning Fortuna paa Bagsværd Hovedgade 255, i det gamle Stralsund-kvarter overfor Højgaarden. Det var en hyggelig butik med en fast kundekreds, men saneringen af Stralsund medførte, at forretningen maatte lukke den 1. januar 1965.

Niels Kristiansen og hans hustru flyttede herefter til Hannedal, hvor ægteparret havde købt ejendom. - Niels Kristiansen var medlem af en sangforening, hvor han tilbragte mange gode timer."

II.B.1.a.

Elvin Tange Kristiansen er født den 19. december 1937 i Brønshøj. Han blev gift den 4. marts 1961 i Gladsakse med Ella Marie Knudsen Christensen, der er født den 21. august 1935 i Rørbæk som datter af Gilbert Knudsen og hustru Anna Christensen.

Bosat: Murkærvænget 7, Græse, Frederikssund.

Elvin Tange Kristiansen gik i skole i Marienlyst. Han udlærtes i 1956 som kommis i Søborg, hvor han derpaa arbejdede 1 aar. Sin værnepligt aftjente han 1958-1959 i Farum samt i Høvelte, og efter at have været kommis hos forældrene begyndte han ved Gardisette i Farum, hvor han nu er EDB-mand.

Ella Marie Knudsen Christensen gik bl.a. i skole i Rørbæk samt i Hobro og havde desuden i 1953 et ophold paa Haubro Ungdomsskole. Hun tjente som husassistent i Rørbæk, og efter at have været ekspeditrice i Rørbæk samt i Engesvang var hun indtil 1960 ekspeditrice i Charlottenlund. Den sidste tid inden giftermålet arbejdede hun som ekspeditrice i Herlev.

II.B.1.a.1) Bente Tange Kristiansen er født den 22. juli 1961 i Ballerup.

II.B.1.a.2) Lone Tange Kristiansen er født den 26. januar 1963 i Ballerup.

II.B.1.a.3) Dorte Tange Kristiansen er født den 14. august 1965 i Oppesundby.

II.B.1.b.

Norman Tange Kristiansen er født den 4. december 1941 i Søborg. Han blev gift den 2. december 1972 i Farum med Irene Taube Nielsen, der er født den 10. juni 1951 paa Frederiksberg som datter af chauffør Palle Nielsen og hustru Ruth Jørgensen.

Bosat: Amager Fælledvej 45, København S.

Norman Tange Kristiansen stod i lære som jockey paa Klampenborg Galopbane, og efter at have aftjent sin værnepligt var han fra 1962 til 1967 teknisk assistent ved Gardisette. Derpaa begyndte han ved Frelsens Hær, hvor han siden 1971 har været kørselsleder.

Irene Taube Nielsen gik i skole i Karlebo samt i Nivaa. Hun arbejdede 2 aar som kassedame i en købmandsforretning, og efter at have været ansat paa en plasticfabrik samt i en bagerforretning paa Amager, var hun fra 1973 til 1974 chauffør i Frelsens Hær paa Amager.

II.B.1.b.1) Carina Tange Kristiansen er født den 19. marts 1974 paa Amager.

II.B.1.b.2) Torben Tange Kristiansen er født den 8. oktober 1975 paa Amager.

II.B.1.c.

Anita Helene Tange Kristiansen er født den 7. januar 1945 i København. Hun har været gift med Abdel Kander Moujahid. (Se supplement)

Bosat: Høje Gladsakse 9, Søborg.

II.B.2.

Laurits Kristian Madsen er født den 29. maj 1911 i Beersted, Snedsted sogn, og han døde den 7. april 1929.

II.B.3.

Kirstine Andrea Madsen er født den 30. november 1912 i Beersted, Snedsted sogn, og hun døde den 26. maj 1914 samme sted.

II.B.4.

Kirstine Andrea Madsen er født den 26. december 1915 i Beersted, Snedsted sogn. Hun blev gift den 13. maj 1941 i Snedsted med Poul Johan Godiksen, der er født den 12. februar 1915 i Bøstrup som søn af gaardejer Kristian Elias Godiksen og hustru Sofie Stanislava.

Bosat: Aarup, Snedsted.

Kirstine Andrea Madsen gik i skole i Snedsted. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette i forskellige pladser, bl.a. 4½ aar i Elsted samt 4½ aar i Snedsted. Den sidste tid inden giftermålet arbejdede hun som husbestyrerinde i Snedsted.

Poul Johan Godiksen gik i skole i Kalundborg og Hundstrup. Han var beskæftiget ved landbruget i forskellige pladser, bl.a. i Hørdum samt i Haring og Hundborg, afbrudt af militærtjeneste 1937 i København. Efter giftermålet købte han sin nuhavende ejendom, som han siden har drevet.

II.B.4.a.

Edith Godiksen er født den 21. februar 1944 i Aarup. Hun blev gift den 7. april 1971 i Thisted med Poul Brunhøj Andersen. (Se I.H.3.c.).

II.B.4.b.

Erik Godiksen er født den 7. juli 1946 i Aarup, Snedsted sogn. Han blev gift den 16. november 1968 i Lodbjerg med Lillian Elisabeth Christensen, der er født den 10. september 1947 i Snedsted som datter af arbejdsmand Axel Christensen og hustru Viktoria Christensen.

Bosat: Nørgaardsvej 4, Sundby, Snedsted.

Erik Godiksen gik i skole i Aarup og Snedsted. Han arbejdede en tid ved landbruget omkring Aarup samt i Elsted, og i 1966 udlærtes han som maler i Snedsted. Sin værnepligt aftjente han i Haderslev samt i Holstebro, og indtil 1971 var han beskæftiget som maler, hvorpaa han nu er specialarbejder i Thisted.

Lillian Elisabeth Christensen gik i skole i Gjersbøl og Snedsted. Hun arbejdede en tid hos en bager i Snedsted, og efter 1 aar i køkkenet paa Hotel Aalborg i Thisted arbejdede hun 1 aar paa et hotel i Jyllinge. Indtil 1969 var hun ansat som stuepige paa Snedsted Alderdomshjem, og efter giftermålet har hun i 3 aar været beskæftiget ved Priess & Co., Nykøbing M.

II.B.4.b.1) Pia Godiksen er født den 19. januar 1972 i Thisted.

II.B.5.

Else Marie Madsen er født den 10. maj 1917 i Beersted, Snedsted sogn. Hun blev gift den 21. september 1941 i Snedsted med Aksel Kristensen, der er født den 8. marts 1915 i Sjørring som søn af fisker Anton Kristensen og hustru Dorothea Mortensen.

Bosat: Vangsgade 13, Snedsted.

Else Marie Madsen gik i skole i Snedsted. Hun lærte husgerning hjemme samt i forskellige pladser, bl.a. hos en dyrlæge i Snedsted samt i Grurup og Gjersbøl.

Aksel Kristensen gik i skole i Vorupør. Han arbejdede ved fiskeri og landbrug til sit 18. aar og var derefter landbrugsmedhjælper i Sjørring, Hundborg og Aarup. Efter at have drevet en ejendom i Bedsted i 3 aar havde han indtil 1973 en gaard i Gjersbøl, og han er nu specialarbejder i Thisted.

II.B.5.a.

Ruth Kristensen er født den 19. november 1942 i Bedsted. Hun blev gift den 18. maj 1962 i Snedsted med Gunnar Munkholm, der er født den 6. december 1938 i Sperring, Sjørring sogn, som søn af gaardejer Peder Emanuel Munkholm og hustru Anne Margrethe Nielsen Kær.

Bosat: Ny Refsvej 57, Hurup.

Ruth Kristensen gik i skole i Snedsted. Hun tjente som husassistent forskellige steder, bl.a. i Elsted samt i Hurup. Efter giftermålet har hun været beskæftiget ved forskelligt, og siden 1971 har hun været hjemmesyerske.

Gunnar Munkholm gik i skole i Nørrehaa. Han arbejdede nogle aar ved landbruget og aftjente 1958-1959 sin værnepligt i Avedøre samt i Aalborg, hvorpaa han arbejdede ca. 2 aar ved postvæsnet i Thisted. Efter 5 aar paa faderens servicestation i Hurup var han ansat 1 aar i Hedeselskabet i Hurup, og han er nu møbelpolstrer paa en møbelfabrik i Hurup.

II.B.5.a.1) Steen Munkholm er født den 25. august 1964 i Hurup.

II.B.5.a.2) Claus Munkholm er født den 24. januar 1971 i Vestervig.

II.B.5.b.

Ingrid Kristensen er født den 14. oktober 1947 i Snedsted. Hun blev gift den 11. marts 1970 i Hurup med Peter Arnold Heide Christensen, der er født den 24. oktober 1949 paa Amager som søn af landmand Børge Richard Christensen og hustru Inga Heide Villund.

Bosat: Ettrup, Hurup.

Ingrid Kristensen gik 9 aar i skole i Snedsted. Hun tjente som husassistent 1½ aar i Visby, og efter at have arbejdet i en bagerforretning i Thisted var hun husholderske 2 aar i Visby. De sidste 1½ aar inden giftermålet tjente hun i Hurup.

Peter Arnold Heide Christensen gik i skole i Taarnby og Heltborg. Han lærte landbruget i forskellige pladser og udlærtes i 1970 som bager i Hurup, hvorpaa han aftjente sin værnepligt i Skive samt i Holstebro. Han er nu ansat paa Hurup Slagteri.

II.B.5.b.1) Lars Heide Christensen er født den 14. januar 1970 i Vestervig.

II.B.5.b.2) Kim Heide Christensen er født den 21. juli 1971 i Vestervig.

II.B.5.c.

Svend Erik Kristensen er født den 10. december 1956 i Gjersbøl, Snedsted sogn.

Han bestod i 1974 realeksamen. Siden 1975 har han staaet i lære som klejnsmed paa maskinfabrikken Cimbria i Thisted.

II.B.6.

Peder Kristian Madsen er født den 2. juni 1919 i Beersted, Snedsted sogn. Han blev gift den 28. december 1952 i Hundborg med Lilly Marie Mathilde Nielsen, der er født den 1. september 1932 i Hundborg som datter af landmand Niels Kristian Nielsen og hustru Karen Marie Munkholm.

Bosat: Marievej 4, Snedsted.

Peder Kristian Madsen gik i skole i Snedsted. Han arbejdede ved landbruget omkring Snedsted og aftjente i 1939 sin værnepligt i bl.a. Viborg samt i Randers. Indtil 1960 var han derpaa beskæftiget i tørvemosen i Hundborg, og efter at have arbejdet hos en murer blev han i 1966 ansat ved Phønix.

Lilly Marie Mathilde Nielsen gik i skole i Hundborg, hvor hun desuden havde et ophold paa ungdomsskolen. Hun lærte husgerning hjemme samt hos Peder Knudsen i Gjersbøl.

II.B.6.a.

Niels Kristian Madsen er født den 4. juli 1953 i Hundborg.

Bosat: Aarup, Snedsted.

Niels Kristian Madsen gik 9 aar i skole i Snedsted. Han stod 3 aar i lære hos en købmand i Thisted, og efter 2½ aar som lagerekspedient indkaldtes han i 1974 til militærtjeneste.

II.B.6.b.

Jens Jørgen Madsen er født den 29. juni 1956 i Hundborg.

Bosat: Aarup, Snedsted.

Jens Jørgen Madsen gik 9 aar i skole. Han arbejdede ½ aar ved Mølgaards Eftf., Thisted, og siden 1973 har han været ansat paa madrasfabrikken i Hurup.

II.B.6.c.

Bjarne Emil Madsen er født den 27. juli 1959 i Aarup, Snedsted sogn.

II.B.6.d.

Grethe Helene Madsen er født den 28. december 1962 i Aarup.

II.B.7.

Jens Aage Madsen er født den 19. august 1924 i Beersted, Snedsted sogn.

Han blev gift den 17. december 1950 i Stagstrup med Gudrun Ragnhild Mouritsen. (Se I.E.3.b.).

III. Ingeborg Nielsen

er født den 19. september 1851 i Stagstrup, og hun døde den 20. november 1951.

Ingeborg Nielsen syede sammen med søsteren Kirsten. Senere flyttede hun hen til brodersønnen Viggo Bang, og indtil sin død var hun derpaa bosat paa alderdomshjemmet Christianslyst.

IV. Jens Nielsen

er født den 10. april 1855 i Stagstrup, og han døde den 5. marts 1858 samme sted.



II.
Else Nielsen og
Lars Chr. Hansen
Tange



II.B.
Juliane E. Hansen og Jørgen
Peter Madsen



II.B.
Ægteparret med efterkommere



II.B.1.
Hansine M. Madsen og Niels Chr.
Adolf Kristiansen



II.B.1.b.
Norman T. Kristiansen og Irene T.
Nielsen



II.B.4.
Kirstine A. Madsen og Poul Johan
Godiksen



II.B.5.
Else Marie Madsen og
Aksel Kristensen



II.B.5.a.
Ruth Kristensen og
Gunnar Munkholm



II.B.6.
Peder Kr. Madsen og Lilly M.M.
Nielsen



III og VII.
Ingeborg og Kirsten
Nielsen med plejesøs-
teren Petrine (ståen-
de)



III.
Ingeborg Nielsen

V. Jens Bang

der i 1905 fik navneændring fra Nielsen, er født den 3. oktober 1858 i Stagstrup, og han døde den 5. maj 1937 i Gjersbøl, Snedsted sogn. Han blev gift den 4. maj 1889 i Sjørring med Maren Kathrine Ramsgaard. Hun er født den 23. september 1862 i Aarup, Snedsted sogn, som datter af gaardejer Anders Madsen Ramsgaard og hustru Maren Andersen, og hun døde den 19. juli 1944 i Snedsted.

Jens Bang udlærtes som skomager og arbejdede senere som tømrer. Sin værnepligt aftjente han i Viborg, hvorpaa han var bosat forskellige steder, bl.a. i Hjardemaal, Skjoldborg samt i Gjersbøl.

Maren Kathrine Ramsgaard tjente som husassistent forskellige steder indtil giftermålet. Senere arbejdede hun i tørvemosen om sommeren og vævede dynevaar og linned om vinteren. Desuden gik hun ud som kogekone.

I ægteskabet er børnene V.A.-V.J.

V.A.

Maren Hove Bang er født den 8. marts 1890 i Hjardemaal. Hun blev gift den 3. december 1910 i Jegindø Kirke med Lars Chr. Sørensen Rimmer. Han er født den 16. april 1885 i V. Assels som søn af fisker og murer Søren Sørensen Rimmer og hustru Else, og han døde den 6. juli 1965 i Thisted.

Bosat: Jegindø, Hvidbjerg.

Maren Hove Bang gik i skole i Snedsted. Hun tjente som husassistent forskellige steder, bl.a. i Thisted, og hun var beskæftiget som syerske i Snedsted. Efter giftermålet fortsatte hun med syningen indtil 1927.

Lars Chr. Sørensen Rimmer gik i skole i V. Assels. Han lærte landbruget i forskellige pladser paa Mors samt i Hvidbjerg og paa Jegindø. Sin værnepligt aftjente han 1907-1908 ved Søværnet, og han var derpaa i en aarrække beskæftiget som fisker fra Jegindø. Senere var han havnefoged paa Jegindø.

I ægteskabet er børnene V.A.1.-V.A.14.

V.A.1.

Marie Petrine Kathrine Rimmer er født den 25. august 1911 paa Jegindø. Hun blev gift den 4. marts 1934 paa Jegindø med Thorvald Hoelgaard, der er

født den 12. august 1908 i Hvidbjerg sogn som søn af gaardejer Kristian Hoelgaard og hustru Martine Pedersen.

Bosat: Simons Bakke 2, Thisted.

Marie Petrine Kathrine Rimmer gik i skole paa Jegindø. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette i forskellige pladser, bl.a. paa Jegindø samt i Borregaard. Siden 1964 har hun drevet en konfektreforretning i Thisted.

Thorvald Hoelgaard gik i skole i Barslev. Han lærte landbruget, og efter at have haft en ejendom paa Jegindø drev han indtil 1964 en gaard i Gærup, og han er nu ejendomshandler i Thisted.

V.A.1.a.

Henning Hoelgaard, der er chauffør, er født den 2. april 1935 paa Jegindø. Han er gift med Anna Jensen.

Bosat: Vilsund, Thisted.

V.A.1.b.

Grete Hoelgaard er født den 23. juni 1936 i Gærup, Stagstrup sogn. Hun blev gift den 21. april 1956 i København med Knud Henning Villesen, der er født den 3. december 1935 i Skjoldborg som søn af gaardejer Ingvard Kristian Villesen og hustru Elisabeth Madsen.

Bosat: Højtoftevej 53, Thisted.

Grete Hoelgaard gik i skole i Gærup og besøgte i 1952 Hundborg Ungdomsskole. Hun tjente som husassistent forskellige steder, bl.a. 2 aar i Sundby. Senere har hun arbejdet paa et konditori samt i et cafeteria og paa Vesløs Alderdomshjem. Hun er nu fabriksarbejder paa Oticon.

Knud Henning Villesen er chauffør.

V.A.1.b.1)

Bjarne Hoelgaard Villesen, der er fabriksarbejder, er født den 18. maj 1956 paa Jegindø.

Bosat: Sverige.

V.A.1.b.2)

Ruth Hoelgaard Villesen er født den 3. oktober 1957 i Hinding, Nors sogn. Hun lever sammen med Lindy Andersen, der er født den 7. juli 1955 i Hjortdal som søn af Aage Andersen og hustru Maja Andersen.

Bosat: Højtoftevej 53, Thisted.

Ruth Hoelgaard Villesen gik i skole i Skjoldborg samt i Thisted og i Silkeborg. Fra 1972 til 1974 var hun beskæftiget paa Calles Konditori.

Lindy Andersen gik i skole i Thisted. Han arbejdede en tid paa B.P. i Snedsted samt en tid paa Sjørring Maskinfabrik, hvorpaa han var beskæftiget 3 maaneder paa Saab Scania i Sverige.

V.A.1.b.3)

Henrik Hoelgaard Villesen er født den 28. oktober 1961 i Skjoldborg, og han døde den 3. november samme aar.

V.A.1.b.4)

Marie Elisabeth Hoelgaard Villesen er født den 4. marts 1963 i Skjoldborg.

V.A.1.b.5)

Henrik Hoelgaard Villesen er født den 2. november 1966 i Skjoldborg.

V.A.1.c.

Kristian Hoelgaard er født den 4. juli 1940 i Gærup, Stagstrup sogn. Han blev gift første gang den 14. september 1963 i Stagstrup med Anna Dorthea Nielsen, der er datter af Adolf Nielsen og hustru Elna Sørensen. Ægteskabet blev ophævet i 1966. Han giftede sig anden gang den 22. marts 1969 i Nibe med Birthe Krista Nielsen, der er født den 10. marts 1947 i Ejdrup som datter af gaardejer Gunnar Johannes Nielsen og hustru Laura Petrea Sørensen.

Bosat: Damtoften 44, Faaborg.

Kristian Hoelgaard gik i skole i Gærup. Han arbejdede en tid ved landbruget i bl.a. Stagstrup samt i Skjoldborg, og fra 1958 til 1960 aftjente han sin værnepligt i Holstebro, som efterfulgtes af $\frac{1}{2}$ aar i Gaza. I 2 aar var han ansat paa Maltfabrikken i Thisted, hvorpaa han arbejdede $1\frac{1}{2}$ aar som chauffør, og han begyndte nu ved DSB i Thisted. Siden 1969 har han været chauffør i Faaborg.

Birthe Krista Nielsen bestod i 1964 realeksamen i Aars. Hun tjente som husassistent i Ejdrup samt i Ø. Hornum, hvorpaa hun besøgte St. Restrup Højskole samt Testrup Sygeplejehøjskole. Efter 10 maaneder som sygehjælper paa Aarhus Kommunehospital har hun siden 1970 været sygehjælper paa Faaborg Sygehus.

V.A.1.c.1) Helle Marianne Hoelgaard er født den 20. oktober 1963 i Thisted.

V.A.1.c.2) Britta Bettina Hoelgaard er født den 27. januar 1965 i Thisted.

V.A.1.c.3) Lisbeth Hoelgaard er født den 30. juli 1969 i Thisted.

V.A.1.c.4) Lene Hoelgaard er født den 4. september 1973 i Faaborg.

V.A.1.d.

Elna Hoelgaard er født den 1. august 1947 i Gærup, Stagstrup sogn. Hun blev gift den 4. juni 1966 i Tilsted med Paul-Erik Glud, der er født den 8. august 1944 i Lundum som søn af pottemager Erik Glud og hustru Helga.

Bosat: Gartnervænget 7, Kaas.

Elna Hoelgaard gik i skole i Gærup og Thisted. Hun tjente som husassistent i Tilstedgaard og Lundbygaard, hvorpaa hun var buffist i Thisted samt i Aarhus. Senere har hun været servitrice, bl.a. 1 aar i Aalborg.

Paul-Erik Glud gik i skole i Egebjerg og Horsens. Han udlærtes i 1965 som farvehandler i Aarhus, og efter at have haft en kolonialforretning i Aarhus var han handelsrejsende. Siden 1970 har han været ansat ved Shell.

V.A.1.d.1) Lone Glud er født den 12. december 1966 i Aarhus.

V.A.1.d.2) Torben Glud er født den 25. august 1968 i Solbjerg.

V.A.2.

Else Petrea Kristiane Rimmer er født den 21. december 1912 paa Jegindø. Hun blev gift den 8. august 1937 paa Jegindø med Jakob Markus Larsen, der er født den 11. september 1912 i Uglev som søn af tømrer Lars Jensen Larsen og hustru Else Kirstine Pedersen. Ægteskabet er senere ophævet.

Bosat: Kløvermarken 3, Vodskov.

Else Petrea Kristiane Rimmer gik i skole paa Jegindø. Hun lærte husgerning og var bl.a. beskæftiget ved dette 4½ aar i Hellerød samt 2½ aar som husbestyrerinde paa Jegindø. Siden 1969 har hun været køkkenmedhjælper paa plejehjemmet Liselund.

Jakob Markus Larsen er tømrer.

V.A.2.a.

Kaj Larsen er født den 9. marts 1939 i Uglev. Han blev gift den 2. februar 1963 i Vodskov med Anne Mette Kongsgaard Skipper, der er født den 6. august 1942 i Vodskov som datter af gartner Aage Nielsen Skipper og hustru Anna Kongsgaard.

Bosat: Langbrokrovej 14, Vodskov.

Kaj Larsen gik bl.a. i skole i Uglev samt i Nørresundby, hvor han i 1954 bestod realeksamen. Han udlærtes i 1958 som kontorassistent i Aalborg, og efter at have aftjent sin værnepligt i Nr. Uttrup, hvorfra han hjemsendtes som sergent, har han siden været konsulent.

Anne Mette Kongsgaard Skipper gik i skole i Vodskov. I 1959 bestod hun handelsskoleeksamen i Aalborg, og i 1963 udlærtes hun som blomsterdekوراتør i Aalborg, hvor hun derpaa arbejdede 1 aar. Siden 1973 har hun været ekspeditrice hos en isenkræmmer i Vodskov.

V.A.2.a.1) Gitte Kongsgaard Larsen er født den 24. juli 1966 i Vodskov.

V.A.2.a.2) Helle Kongsgaard Larsen er født den 17. december 1968 i Vodskov.

V.A.2.b.

Bent Larsen, der er tømrer, er født den 25. januar 1943 i Uglev. Han er gift med Hanne.

Bosat: Natviolvej 12, Ølsted.

V.A.2.c.

Lars Rimmer, der har faaet navneændring fra Rimmer Larsen, er født den 1. augtst 1947 i Uglev. Han blev gift den 28. november 1970 i Hammer med Jette Susanne Dencker, der er født den 17. oktober 1949 i Lindholm som datter af blikkenslager Vagner Peter Dencker og hustru Lilly Nielsen.

Bosat: Nøddevej 52, Stae, Vodskov.

Lars Rimmer gik i skole i Vodskov samt i Nørresundby, hvor han i 1964 bestod realeksamen. Han udlærtes i 1967 hos herreekviperingshandler Tage Overgaard i Aalborg, hvorpaa han aftjente sin værnepligt ved Flyvevaabnet i Karup samt i Aalborg, hvorfra han hjemsendtes som sergent. Efter ½ aar i sin tidligere læreplads var han i 2 aar ekspedient ved Fona-Radio i Aalborg, og indtil 1973 arbejdede han i forsikringsselskabet Baltica, hvorpaa han nu er repræsentant.

Jette Susanne Dencker gik i skole 8 aar i Lindholm. Hun begyndte som ekspeditrice i et parfumeri i Aalborg, som hun overtog i 1969 og drev til 1972. Siden 1973 har hun været 1. dame i skoafdelingen i Anva.

V.A.2.d.

Ove Rimmer, der i 1971 fik navneændring fra Rimmer Larsen, er født den 26. marts 1950 i Præstbro, Albæk sogn. Han lever sammen med Birgith Ingeborg Sørensen, der er født den 21. februar 1956 i Aalborg som datter af kælder-mester Theodor Peter Sørensen og hustru Mathilde Kirstine Larsen.

Bosat: Kløvermarken 3, Vodskov.

Ove Rimmer bestod i 1966 statskontrolleret prøve for 9. klasse i Vodskov. Han stod en tid i koloniallære i Aalborg, hvorpaa han gennemgik uddannelse i en herreekviperingsforretning. Fra 1970 til 1971 aftjente han sin værnepligt i Skive samt i København, og han er nu stilladsmontør i Aalborg.

Birgith Ingeborg Sørensen bestod i 1973 realeksamen i Aalborg, hvorpaa hun bestod handelseksamen.

V.A.3.

Jenny Kathrine Rimmer er født den 7. marts 1914 paa Jegindø. Hun blev gift den 11. oktober 1936 paa Jegindø med Laust Christian Nielsen, der er født den 29. oktober 1912 paa Jegindø som søn af smed Christian Frederik Nielsen og hustru Petrine Kirstine Jørgensen.

Bosat: Kirkegade 66, Ikast.

Jenny Kathrine Rimmer gik i skole paa Jegindø. Hun tjente som husassistent forskellige steder, bl.a. 3 aar i Borregaard, Semb, og i 1933 stod hun i lære som syerske. Den sidste tid inden giftermålet var hun syerske forskellige steder, og i 1959 blev hun syerske paa en fabrik i Ikast.

Laust Christian Nielsen gik i skole i Lyngs. Efter en aarrække som fisker og arbejdsmand blev han stationspasser paa Lyngs Station, og fra 1959 til 1963 arbejdede han ved Ikast Jernbanestation. Efter at have været tilskærer paa en tricotagefabrik var han i 4 aar ansat ved kommunegartneren i Ikast, og siden 1971 har han været pedel paa Ikast Seminarium. - Laust Christian Nielsen har i 4 aar været formand for Socialdemokratisk Forening i Ikast.

V.A.3.a.

Preben Nielsen er født den 18. marts 1939 i Lyngs. Han blev gift den 4. maj 1963 i Ikast med Inga Marie Jensen, der er født den 24. juli 1941 i Ikast som datter af væver Jens Jensen og hustru Nielsine Agnete Sørensen.

Bosat: Egeparken 20, Ikast.

Preben Nielsen gik i skole i Lyngs samt i Hvidbjerg, hvor han i 1955 bestod præliminæreksamen. Han gennemgik kontoruddannelse ved Sørensens Kulhandel A/S, Thisted, hvorpaa han 1959-1960 aftjente sin værnepligt i Viborg. I 1961 begyndte han ved Amtsarbejdsanvisningen i Herning, hvor han siden 1971 har været kontorfuldmægtig. - Preben Nielsen er formand for Egeparkens Antenneforening. - Han har bestaaet statskontrolleret prøve i bogføring og EDB.

Inga Marie Jensen gik i skole i Ikast samt i Kolding, hvor hun i 1958

bestod mellemskoleeksamen. Hun udlærtes i 1962 som kontorassistent paa Vagn Iversens Tricotagefabrik, hvorpaa hun besøgte Aarhus-egnens Husholdningsskole i Risskov. Indtil 1965 arbejdede hun som kontorassistent paa Edelweiss Tricotagefabrik, Herning, og efter ca. 4 aar i sin tidligere læreplads i Ikast var hun beskæftiget 4 aar paa dommerkontoret i Ikast. Siden 1975 har hun haft ansættelse paa dommerkontoret i Herning. - Inga Marie Jensen har bestaaet den statskontrollerede prøve i bogføring.

V.A.3.a.1) Lena Rimmer Nielsen er født den 1. januar 1974 i København.

V.A.3.b.

Leif Nielsen er født den 13. april 1942 i Lyngs. Han blev gift den 21. november 1964 i Silkeborg med Linda Thestrup Jensen, der er født den 1. januar 1942 i Silkeborg som datter af murerarbejdsmand Alfred Krik Jensen og hustru Karla Sørensen Thestrup.

Bosat: Jørgen Kroghs Vej 46, Ikast.

Leif Nielsen gik i skole i Lyngs. Han arbejdede ved landbruget omkring Lyngs og aftjente 1960-1961 sin værnepligt i Aalborg, hvorpaa han nu er væver paa Ikast Silkevæveri.

Linda Thestrup Jensen gik i skole i Silkeborg. Hun arbejdede 5 aar paa et fabrikslager, og efter ca. 3 aar paa Ikast Silkevæveri var hun syerske paa en anden fabrik i Ikast.

V.A.3.b.1) Jette Thestrup Nielsen er født den 18. august 1965 i Ikast.

V.A.3.b.2) Tina Thestrup Nielsen er født den 30. januar 1968 i Silkeborg.

V.A.3.b.3) Karina Thestrup Nielsen er født den 27. november 1973 i Herning.

V.A.3.c.

Lindy Rimmer, der har faaet navneændring fra Rimmer Nielsen, er født den 2. marts 1946 i Lyngs.

Bosat: Ørbækvej 65, Brande.

Lindy Rimmer gik bl.a. i skole i Lyngs samt i Ikast, hvor han i 1963 bestod realeksamen. I 1966 udlærtes han som kommuneassistent ved Ikast Kommune, hvorpaa han aftjente sin værnepligt paa Kronborg samt i Nr. Uttrup, hvorfra han hjemsendtes som sergent. Efter at have været assistent ved Socialforvaltningen i Ikast begyndte han i 1969 som assistent ved Socialforvaltningen i Frederikssund, hvor han i 1971 blev overassistent. Fra 1972 til 1975 var han socialinspektør ved Aarup Kommune, og han er nu socialinspektør ved Brande Kommune. I 1971 bestod han Dansk Kommunalkursus i Hille-

rød, og i 1974 bestod han Danmarks Forvaltningshøjskole fra Odense Universitet. - Lindy Rimmer har været formand for Aarup Billardklub samt næstformand i Fyns Stifts Billardunion og unionsinstruktør i billard. Han har desuden været medlem af bestyrelsen for Aaruphallen.

V.A.3.d.

Gerly Rimmer, der har faaet navneændring fra Rimmer Nielsen, er født den 16. juni 1951 i Lyngs.

Bosat: Fynsgade 10, Ikast.

Gerly Rimmer gik i skole i Lyngs og Ikast. I 1971 udlærtes han som elektriker i Ikast, hvorpaa han aftjente sin værnepligt i Aarhus og hjemsendtes som sergent i 1973. Under militærtjenesten bestod han teknisk forberedelseseksamen. Fra 1973 til 1974 var han ansat hos en radiomekaniker i Ikast, og han er nu fotograf.

V.A.4.

Gerhardt Sofus Rimmer er født den 16. marts 1915 paa Jegindø, og han døde den 11. marts 1917.

V.A.5.

Betty Lovise Rimmer er født den 30. januar 1917 paa Jegindø. Hun blev gift den 3. december 1935 paa Jegindø med Kristian Larsen, der er født den 24. maj 1909 i Hvidbjerg Vesten Aa som søn af landmand Jens Møller Larsen og hustru Nicoline Høje Kristensen.

Bosat: Svankær, Bedsted.

Betty Lovise Rimmer gik i skole paa Jegindø. Hun tjente som husassistent paa Jegindø samt i Thyholm, og fra 1946 til 1952 har hun været rengøringsassistent samt passet centralen. Siden 1965 har hun arbejdet i Lyngholm.

Kristian Larsen gik i skole i Svankær. Han lærte landbruget, bl.a. i Helligsø, og aftjente i 1929 sin værnepligt i Viborg. Fra 1935 til 1946 drev han en ejendom i Svankær, og han er nu arbejdsmand.

V.A.5.a.

Inger Lise Larsen er født den 12. september 1936 i Svankær, Hvidbjerg Vesten Aa sogn. Hun blev gift den 6. juni 1960 i Hvidbjerg Vesten Aa med Leo

Børge Kristensen, der er født den 11. november 1938 i Thisted som søn af pensionist Henry Gustav Kristensen og hustru Mary Margrethe Eriksen.

Bosat: Lærkevej 8, Ansager.

Inger Lise Larsen gik i skole i Svankær. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette i forskellige pladser, bl.a. 1 aar i Vittrup, 1 aar i Hvidbjerggaard, 1 aar i Bedsted samt 2 aar hos en tandlæge i Thisted.

Leo Børge Kristensen gik i skole i Thisted. Han udlærtes i Thisted Andels Svineslagteri, og efter at have aftjent sin værnepligt fra 1959 til 1960 i Holbæk arbejdede han 1 aar som svend paa Thisted Slagteri. Fra 1962 til 1969 var han mestersvend paa Ansager Slagteri, og han er nu pølseme-ster.

V.A.5.a.1) Lene Kristensen er født den 10. september 1962 i Thisted.

V.A.5.a.2) Ulla Kristensen er født den 22. august 1966 i Ansager.

V.A.5.b.

Knud Erik Larsen er født den 25. april 1939 i Svankær, Hvidbjerg Vesten Aa sogn. Han blev gift den 23. maj 1964 i Kallerup med Betty Evelyn Kristensen, der er født den 29. maj 1940 i Todbøl som datter af smedemester Niels Kristian Svendsen og hustru Agnes.

Bosat: Helshagevej 76, Hanstholm.

Knud Erik Larsen gik i skole i Svankær. Han arbejdede en tid ved landbruget omkring Svankær og aftjente i 1958 sin værnepligt i Viborg, hvorpaa han arbejdede 4 aar paa Morup Mølle Mejeri. Efter bl.a. 4 aar paa Hanstholm Cementstøberi samt 3½ aar hos en entreprenør og 3 aar som vejformand ved Hanstholm Kommune har han siden 1974 været tjener.

I ægteskabet er 4 børn.

V.A.5.c.

Mogens Rimmer Larsen er født den 30. september 1943 i Svankær, Hvidbjerg Vesten Aa sogn. Han lever sammen med Anne Mie Nielsen, der er født den 2. oktober 1944 i V. Hassing som datter af gaardejer Albert Kristian Nielsen og hustru Edna Poulsen.

Bosat: Nylandsvej 7, Ansager.

Mogens Rimmer Larsen gik i skole i Svankær. Han arbejdede nogle aar ved landbruget, bl.a. i Svankær, Hurup samt ved Morup Mølle. Sin værnepligt aftjente han 1963-1964 i Nr. Uttrup, og efter at have været beskæftiget ved

forskelligt, bl.a. 4 aar som havnearbejder i Hanstholm samt 2 aar i en grusgrav er han nu maskinfører i Ansager. Mogens Rimmer Larsen har fra et tidligere ægteskab nedenstaaende 3 børn.

Anne Mie Nielsen gik i skole i Stenderup. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette i forskellige pladser, bl.a. i Oksbøl samt i Ansager, og siden 1969 har hun været ansat paa Ansager Slagteri. Anne Mie Nielsen har børnene: Pia, født den 8. marts 1963 og Heidi, født den 13. april 1964.

V.A.5.c.1) Brian Knudsen Larsen er født den 17. marts 1967 i Hanstholm.

V.A.5.c.2) Birger Jens Larsen er født den 11. november 1968 i Hanstholm.

V.A.5.c.3) Bruno Rimmer Larsen er født den 9. januar 1971 i Hanstholm.

V.A.5.d.

Teddy Rimmer Larsen er født den 14. juli 1948 i Svankær, Hvidbjerg Vesten Aa sogn. Han blev gift den 1. maj 1971 i Stenbjerg med Kirstine Marie Kristensen, der er født den 28. juni 1950 i Stenbjerg som datter af fisker Holger Kristensen og hustru Jørgine Bojesen.

Bosat: Sømærkevej 3, Stenbjerg.

Teddy Rimmer Larsen gik i skole i Svankær og Bedsted. Efter 8 aar hos en vognmand i Svankær blev han chauffør hos Harald Møller i Vang.

Kirstine Marie Kristensen gik i skole i Stenbjerg og Snedsted. Hun lærte syning i Thisted, hvor hun var beskæftiget i 8 aar.

V.A.5.d.1) Gitte Rimmer Larsen er født den 6. april 1970 i Stenbjerg.

V.A.6.

Helga Rimmer er født den 1. oktober 1918 paa Jegindø. Hun blev gift den 30. marts 1941 paa Jegindø med Holger Bernhard Madsen, der er født den 23. april 1911 i Barslev, Hvidbjerg sogn, som søn af landmand Chresten Jensen Madsen og hustru Marianne Olsen.

Bosat: Sønderlandsgade 14, Hvidbjerg.

Helga Rimmer gik i skole paa Jegindø. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette i forskellige pladser, bl.a. 4 aar i Hellerød samt 1½ aar paa Hvidbjerg Kro. Efter 1 aar som nattevagt paa sygehuset i Hvidbjerg har hun siden 1966 været hjemmehjælper.

Holger Bernhard Madsen gik bl.a. i skole i Fløvlev og Hvidbjerg. Han lærte landbruget i forskellige pladser omkring Hvidbjerg samt i Sjørring, og siden 1942 har han været ansat ved Thyholms Kommune.

V.A.6.a.

Lars Kr. Madsen er født den 19. april 1941 i Barslev, Hvidbjerg sogn, og han døde 3 dage gammel.

V.A.6.b.

Kurt Madsen er født den 21. april 1942 i Jestrup. Han blev gift den 24. oktober 1970 i Hvidbjerg med Alice Andersen, der er født den 24. maj 1947 i Hals som datter af minkfarmer Ejgild Andersen og hustru Nanna Holm.

Bosat: Fjordgade 10, Thyborøn.

Kurt Madsen gik i skole i Hvidbjerg. Han arbejdede ved landbruget omkring Hvidbjerg, hvorefter han 1960-1961 aftjente sin værnepligt i Aarhus. I ½ aar arbejdede han i Herning, hvorpaa han begyndte at fiske fra Thyborøn, og fra 1969 til 1973 var han fiskeskipper, hvorpaa han i 1973 selv købte kutter.

Alice Andersen gik i skole i Thyborøn. Hun tjente 2 aar som husassistent i Thyborøn og bestod i 1969 handelsskoleeksamen i Struer.

V.A.6.b.1) Vibeke Madsen er født den 20. juni 1965.

V.A.6.b.2) John Madsen er født den 16. august 1971 i Lemvig.

V.A.6.c.

Grethe Madsen er født den 31. juli 1945 i Lyngs. Hun blev gift den 5. november 1964 i Struer med Alf Nørager Bay, der er født den 22. august 1944 i Egense, Mou sogn, som søn af Niels Christian Nørager Bay og hustru Hilma Amalie Nielsen.

Bosat: Elmevej 6, Struer.

Alf Nørager Bay er maler.

V.A.6.c.1) Helle Bay er født den 11. juni 1964 i Hvidbjerg.

V.A.6.c.2) Kuno Bay er født den 2. maj 1966 i Hvidbjerg.

V.A.6.c.3) Tino Bay er født den 7. februar 1971 i Handbjerg.

V.A.6.c.4) Bibi Bay er født den 2. januar 1974 i Struer.

V.A.6.d.

Tove Agnethe Rimmer Madsen er født den 31. juli 1947 i Semb, Hvidbjerg sogn, og hun døde den 28. april 1964.

V.A.6.e.

Marna Rimmer Madsen er født den 8. marts 1950 i Semb, Hvidbjerg sogn. Hun blev gift den 28. april 1973 i Lyngs med Bjarne Teddy Frost, der er født den 29. december i Lyngs som søn af lagerarbejder Asger Helmer Frost og hustru Jenny Karoline Jensen.

Bosat: Møllegade 47, Lyngs, Hvidbjerg.

Marna Rimmer Madsen er syerske.

V.A.6.f.

Svend-Aage Rimmer Madsen er født den 13. marts 1952 i Semb, Hvidbjerg sogn. Han lever sammen med Jette Strøm, der er født den 23. marts 1956 i København som datter af lærer Svend Erik Strøm og hustru Metha Jensen.

Bosat: Vesterbrogade 82, Holstebro.

Svend-Aage Rimmer Madsen arbejdede ca. 3 aar ved landbruget samt ca. 1 aar som fjordfisker og ca. 3 aar som nordsøfisker, afbrudt af militærtjeneste ved Søværnet, og han er nu skovhugger.

Jette Strøm gik 10 aar i skole og tog derefter handelsskoleeksamen. Hun er nu EFG-elev.

V.A.6.g.

Hanne Madsen er født den 13. november 1953 i Semb, Hvidbjerg sogn. Hun er gift med Henry Lassen, der er født den 30. maj 1948 i Hørby som søn af slagteriarbejder Hans Henrik Lassen og hustru Nelly Marie Poulsen.

Bosat: Farre Dambrug, Give.

Hanne Madsen gik 8 aar i skole i Hvidbjerg. Hun tjente ca. 2 aar som husassistent og har arbejdet ca. ½ aar paa en fabrik.

Henry Lassen gik 8 aar i skole i Volstrup. Han arbejdede 3 aar ved landbruget og aftjente 1968-1969 sin værnepligt i Nr. Uttrup. Ind imellem har han fisket paa Nordsøen, og han er nu fiskerimedhjælper.

V.A.6.g.1) Anita Rimmer Lassen er født den 13. juni 1972 i Hvidbjerg.

V.A.6.g.2) Allan Rimmer Lassen er født den 19. april 1976 paa Give Sygehus.

V.A.6.h.

Mariane Madsen er født den 4. august 1955 i Semb, Hvidbjerg sogn.

Bosat: Polarisvej, Odby, Hvidbjerg.

Mariane Madsen arbejdede 1 aar paa et cafeteria i Fløvlev samt 2 aar som stuepige paa Grand Hotel og senere 1½ aar paa en radiofabrik.

V.A.6.h.1) Karina Madsen er født den 9. september 1973 i Holstebro.

V.A.6.h.2) Tove Anika Bach er født den 25. december 1974 i Holstebro.

V.A.6.j.

Gunnar Madsen er født den 1. november 1956 i Semb, Hvidbjerg sogn.

Han gik i skole i Hvidbjerg. Efter at have arbejdet som fisker arbejdede han en tid paa et snedkeri i Struer samt 1½ aar paa fjerkræslagteriet i Struer, og han er nu ansat paa en minkfarm.

V.A.6.k.

Jette Madsen er født den 16. marts 1958 i Semb, Hvidbjerg sogn.

V.A.6.l.

Chresten Jensen Madsen er født den 16. februar 1963.

V.A.7.

Tekla Rimmer er født den 7. februar 1920 paa Jegindø. Hun blev gift den 7. februar 1947 i København med Valdemar Tage Henry Nielsen, der er født den 25. september 1909 i Overlade som søn af fabriksarbejder Otto Larsen Nielsen og hustru Karen Marie Strøm. Han har fra et tidligere ægteskab børnene: Anne Lise, født den 23. januar 1934, Erik, født den 11. november 1936 og Vibeke, født den 29. august 1943.

Bosat: Ahornsgade 17, København N.

Tekla Rimmer gik i skole paa Jegindø. Hun tjente som husassistent forskellige steder, bl.a. i Hvidbjerg, Rønne samt i København. I 1952 begyndte hun som medhjælper i tømmerforretningen, og siden 1964 har hun været bogholder i ægteparrets firma.

Valdemar Tage Henry Nielsen gik i skole i Middelfart. Han arbejdede en tid ved landbruget samt sejlede som kok, hvorpaa han indtil 1947 var cykelbud. Indtil 1964 var han kompagnon i en tømmerhandel, som han derpaa overtog og siden har drevet.

V.A.7.a.

Miffi Annette Rimmer Nielsen er født den 17. februar 1944 i København. Hun er gift med Preben Brøndum Jepsen, der er født den 13. marts 1938 i Kolding som søn af slagteriarbejder Niels Osvald Jepsen og hustru Frida Valborg Christiane Brøndum Knudsen.

Bosat: Enebærhaven 103, Albertslund.

Miffi Annette Rimmer Nielsen bestod mellemskoleeksamen. Hun arbejdede

2 aar ved postvæsnet og lærte EDB, hvorpaa hun nu er hulkortassistent.

Preben Brøndum Jepsen bestod realeksamen. Han udlærtes indenfor post- og telegrafvæsnet og aftjente sin værnepligt ved Livgarden i 1958. Han er nu overassistent.

V.A.7.a.1) Johnny Brøndum Jepsen er født den 18. oktober 1963 i København.

V.A.7.a.2) Brian Brøndum Jepsen er født den 14. oktober 1969 i Taastrup.

V.A.8.

Olivia Rimmer er født den 16. juni 1921 paa Jegindø. Hun blev gift første gang den 13. juni 1943 i København med Karl Evald Wilhelmsen. Han er født den 28. februar 1912 som søn af pensionist Andreas Wilhelmsen og hustru Laura Mariane Jensen, og han døde den 6. februar 1955 i København. Hun giftede sig anden gang med Ejnar Jens Christian Nielsen. Han er født den 8. oktober 1902 i Ryde sogn som søn af indsidder Hans Henrik Nielsen og hustru Alma Margrethe Sofie Christine Madsen, og han døde den 16. juli 1975 i København.

Bosat: Høsterkøbgade 10, København N.

Olivia Rimmer gik i skole paa Jegindø. Hun lærte husgerning hjemme samt i forskellige pladser, bl.a. i København. Efter at have været ansat paa Bladkompagniet havde hun hjemmearbejde ved kurvefletning, hvorpaa hun arbejdede som rengøringsassistent samt som medhjælper. Siden 1966 har hun været kantinebestyrer.

Karl Evald Wilhelmsen gik i skole i Dronninglund. Han arbejdede nogle aar ved landbruget, hvorpaa han havde forskelligt arbejde, bl.a. i en slagterforretning samt paa Bladkompagniet.

Ejnar Jens Christian Nielsen gik i skole i Ryde. Han tjente nogle aar ved landbruget og blev derpaa privatchauffør, hvorefter han senere var ansat i et asfaltfirma. Fra 1965 til 1969 var han beskæftiget i et papirfirma.

V.A.8.a.

Connie Rimmer Wilhelmsen er født den 29. september 1943 i Hans Egede sogn, København. Hun blev gift den 13. november 1963 i København med Jürgen Paul Friedrich Zehnder, der er født den 12. august 1941 i Berlin, Tyskland, som søn af Friedrich Leonhard Zehnder og hustru Elisabeth Krämer.

Bosat: 6 Frankfurt/M-90, Am Treutengraben 41, Tyskland.

Connie Rimmer Wilhelmsen bestod mellemskoleeksamen. Hun udlærtes som

kontorassistent i et forsikringsfirma, hvorpaa hun arbejdede i et rejsebureau, og hun arbejder nu i ægteparrets firma.

Jürgen Paul Friedrich Zehnder udlærtes som mekaniker og arbejdede i Canada samt som mekanikermester i Berlin. I 1970 overtog han faderens virksomhed, som han siden har drevet.

V.A.8.a.1) Brigitte Zehnder er født den 5. maj 1964 i Berlin.

V.A.8.a.2) Annette Zehnder er født den 25. maj 1968 i Berlin.

V.A.8.b.

Alice Rimmer Wilhelmsen er født den 1. december 1946 i København. Hun blev gift den 16. oktober 1965 i København med Erling Jensen, der er født den 2. september 1942 i København som søn af snedker Alfred Jensen og hustru Gurli Solveig Marie.

Bosat: Nansensgade 92, København K.

Alice Rimmer Wilhelmsen gik 9 aar i Hillerødgades Skole i København. Hun stod 2 aar i lære ved postvæsnet i København, og indtil giftemaalet var hun derefter kontorassistent ved Zeuchen & Aagaard. Siden 1973 har hun været beskæftiget ved postvæsnet.

Erling Jensen udlærtes i 1962 som møbelsnedker i København. Sin værnepligt aftjente han ved Sjællandske Trænregiment, og han er nu ansat ved B & W, København.

V.A.8.b.1) Michael Rimmer Jensen er født den 7. januar 1966 i København.

V.A.8.b.2) Lene Rimmer Jensen er født den 14. august 1968 i København.

V.A.8.c.

Brita Rimmer Wilhelmsen er født den 23. juli 1950 paa Frederiksberg. Hun blev gift den 1. november 1975 i Frederiksværk med Bjarne Finn Hansen, der er født den 24. november 1944 i Torpmagle, Torup sogn, som søn af advokat Niels Kristian Alfred Hansen og hustru Anna Margrethe Olsen.

Bosat: Gerdasvej 5, Asserbo, Liseleje.

Brita Rimmer Wilhelmsen gik i Hans Tausensgades Skole i København. Hun tjente som husassistent i Virum og gennemgik uddannelse til bogbinderske i København, hvorpaa hun i 1 aar var stuepige paa et hotel. I 1974 var hun beskæftiget hos en købmand i Liseleje.

Bjarne Finn Hansen gik i skole i Torup. Han udlærtes som pladesmed i 1965 i Hundested, og efter at have aftjent sin værnepligt i Vordingborg var han FN-soldat $\frac{1}{2}$ aar paa Cypern, hvorpaa han arbejdede 1 aar i sin tidligere læreplads. Han er nu pladesmed paa en kranfabrik.

V.A.8.c.1) Jan Rimmer Hansen er født den 30. november 1969 i Frederiksværk.

V.A.8.c.2) Jane Rimmer Hansen er født den 14. oktober 1974 i Hillerød.

V.A.8.d.

Lisbeth Rimmer Nielsen er født den 5. juli 1963 i København.

V.A.9.

Gerhardt Sofus Rimmer er født den 19. marts 1923 paa Jegindø. Han blev gift den 10. december 1949 i Ø. Assels med Elna Petersen, der er født den 2. december 1928 i Sillerslev, Ø. Assels sogn, som datter af gaardejer Poul Kristian Petersen og hustru Jensine Marie Jensen.

Bosat: Sillerslev, Ø. Assels.

Gerhardt Sofus Rimmer gik i skole paa Jegindø. Han arbejdede en tid ved landbruget samt som fisker og aftjente i 1945 sin værnepligt i Aalborg. Efter at have drevet hustruens fødehjem i ca. 1 aar var han ansat hos en møbelsnedker i 10 aar, og fra 1968 til 1971 var han bestyrer af en fiskeforretning i Nykøbing M. Indtil 1974 drev han en fiskeopkøbsforretning, og han er nu færgemand ved Næssund Færgeri.

Elna Petersen gik i skole i Sillerslev. Hun lærte husgerning hjemme samt i Vejerslev og Thyholm.

V.A.9.a.

Jens Orla Petersen Rimmer er født den 17. marts 1951 paa Jegindø. Han blev gift den 16. juni 1973 i Lødderup med Else Marie Bech Overgaard, der er født den 10. oktober 1952 i Ørndrup, Karby sogn, som datter af gaardejer og gartner Kristen Overgaard og hustru Karen Lausen Bech.

Bosat: Frøslev, Nykøbing M.

Jens Orla Petersen Rimmer gik bl.a. i skole paa Jegindø samt i Ø. Assels og bestod i 1967 teknisk forberedelseseksamen i Nykøbing M. Han udlærtes i 1971 som møbelsnedker i Ø. Assels, og efter at have aftjent sin værnepligt i Padborg var han i ca. 2 aar ansat i Nykøbing M., og han er nu møbel-

snedker ved Pedersen og Justesen, Nykøbing M.

Else Marie Bech Overgaard gik 8 aar i skole i Lødderup og besøgte desuden Jebjerg Ungdomsskole. Hun har været beskæftiget som ekspeditrice i Nykøbing M. og har siden 1972 været tilskærer paa en møbelfabrik i Erslev.

V.A.10.

Leon Rimmer er født den 23. juni 1924 paa Jegindø. Han blev gift den 23. juni 1948 i København med Oda Erna Elefsen, der er født den 16. januar 1929 i Svendstrup som datter af Christa Paula Elefsen.

Bosat: Bangertsgade 10, København N.

Leon Rimmer arbejdede en tid ved landbruget og stod i tjenerlære. Efter at have været buffist samt portier og chauffør arbejdede han fra 1952 til 1965 ved Fisketorvet i København, og han har siden været ansat ved Berlingske Tidende.

Oda Erna Elefsen gennemgik uddannelse til konfektionssyerske ved A/S Moresko, København, og har siden været syerske forskellige steder.

V.A.10.a.

Joan Marion Rimmer er født den 16. februar 1949 i Sct. Markus sogn, København. Hun blev gift den 15. august 1970 i København med Klaus Ove Petersen, der er født den 9. august 1945 i Sct. Stefans sogn, København, som søn af maskinarbejder Ejnar Petersen og hustru Ulla Jensen.

Bosat: Händelsvej 4, København SV.

Joan Marion Rimmer og Klaus Ove Petersen er kontorassistenter.

V.A.10.b.

Elin Merry Rimmer er født den 5. februar 1952 i Sct. Markus sogn, København. Hun blev gift i København med Preben Løvholm Christensen, der er født den 12. juni 1949 i Sct. Johannes sogn, København, som søn af Lennart Wilfordt Løvholm Christensen og hustru Grethe Kristine Mortensen.

Bosat: Østrigsgade 16, København S.

Elin Merry Rimmer gik 9 aar i skole. Hun uddannedes som smørrebrødsjomfru og er nu afprøvningsassistent i en elektronikkoncern.

Preben Løvholm Christensen gik 9 aar i skole. Han gennemgik uddannelse til radiomekaniker, og efter at have aftjent sin værnepligt er han nu afprøvningsassistent i en elektronikkoncern.

V.A.10.b.1) Torben Rimmer Løvholm Christensen er født den 16. november 1971 i København.

V.A.10.c.

Lars Eyvind Rimmer er født den 8. marts 1954 i Godthaab sogn, København. Han blev gift den 25. januar 1975 i Hørsholm med Nellie Jørgensen, der er født den 24. februar 1950 i København som datter af kommunalarbejder Evald Jørgensen og hustru Ninna Dyveke Taangberg.

Bosat: Usserød Kongevej 35B, Hørsholm.

Lars Eyvind Rimmer bestod teknisk forberedelseseksamen paa Frederiksberg. Han aftjente sin værnepligt ved Flyvevaabnet og er nu specialarbejder paa en elektronikfabrik.

Nellie Jørgensen gik 9 aar i skole i Hørsholm. Hun udlærtes i 1969 som smørrebrødsjomfru, og efter 4 aar ved dette er hun nu montrice paa en elektronikfabrik.

V.A.10.c.1) Anja Rimmer er født den 22. september 1974 i Hørsholm.

V.A.11.

Vera Rimmer er født den 18. april 1926 paa Jegindø. Hun blev gift den 28. juli 1946 paa Jegindø med Jens Ejner Andersen, der er født den 13. juli 1926 paa Fur som søn af fisker og landmand Marinus Andersen og hustru Ane Sørensen.

Bosat: Jegindø, Hvidbjerg.

Vera Rimmer gik i skole paa Jegindø. Hun tjente som husassistent i Thy.

Jens Ejner Andersen gik i skole paa Fur. Han lærte landbruget paa Fur samt i Thyholm. I 1946 begyndte han at fiske fra Jegindø, med hvilket han var beskæftiget i 22 aar, og han har siden 1968 været formand i auktionshallen.

V.A.11.a.

Birgit Rimmer Andersen er født den 15. april 1948 i Grønholme, Hvidbjerg sogn. Hun blev gift den 16. maj 1970 paa Jegindø med Johannes Bech Andersen, der er født den 14. oktober 1945 i Vestervig sogn som søn af gartner Anders Chr. Andersen og hustru Kristiane Jensen.

Bosat: Vesterhavsvej 24, Agger, Vestervig.

Birgit Rimmer Andersen gik i skole paa Jegindø samt i Hvidbjerg, hvor

hun i 1965 bestod realeksamen. Hun var beskæftiget paa centralen i Glyngøre samt i Koldby og udlærtes i 1970 som kontorassistent paa Struer Skibsværft, hvorpaa hun siden har været ansat i Andelsbanken.

Johannes Bech Andersen gik i skole i Vestervig. I 1968 udlærtes han som mekaniker i Struer, hvorpaa han aftjente sin værnepligt i Karup. Han har siden været svend i Vestervig.

V.A.11.a.1) Christian Bech Andersen er født den 9. november 1971 i Vestervig.

V.A.11.b.

Anna Margrete Andersen er født den 2. juli 1950 paa Jegindø. Hun blev gift den 26. december 1967 paa Jegindø med Bent Arne Boddum, der er født den 15. juni 1944 i Hvidbjerg som søn af landmand Peder Christian Boddum og hustru Agnes Nicolaisen.

Bosat: Jegindø, Hvidbjerg.

Anna Margrete Andersen gik i skole paa Jegindø. Hun tjente som husassistent indtil giftermålet.

Bent Arne Boddum gik i skole paa Jegindø. Han arbejdede ved landbruget paa Jegindø og i Hvidbjerg, hvorpaa han aftjente sin værnepligt i Aarhus. Efter at have været FN-soldat i Gaza har han siden 1964 været ansat paa slagteriet i Struer.

V.A.11.b.1) Malbritt Boddum er født den 10. september 1967 paa Jegindø.

V.A.11.b.2) Michael Boddum er født den 17. juni 1970 i Fovsing.

V.A.11.c.

Ellen Rimmer Andersen er gift med fisker Svend Aage Noer.

Bosat: Tambohuse, Hvidbjerg.

V.A.11.d.

Mona Lisbeth Andersen er født den 17. oktober 1952 paa Jegindø. Hun blev gift den 1. april 1972 paa Jegindø med Arne Mortensen, der er født den 29. juni 1946 i Thyborøn som søn af fisker Karl Emil Mortensen og hustru Ketty Annelise Andersen.

Bosat: Vestergade 4, Hvidbjerg.

Mona Lisbeth Andersen gik i skole paa Jegindø. Hun tjente som husassistent og var derefter beskæftiget i en forretning, bl.a. i Struer.

Arne Mortensen gik 8 aar i skole i Thyborøn. I 1966 udlærtes han som bager, og efter at have været beskæftiget ved dette i 1 aar sejlede han en tid. Siden 1968 har han været bager i Hvidbjerg.

V.A.11.e.

Karl Erik Andersen er født den 7. september 1954.

V.A.11.f.

Hans Jørgen Andersen er født den 7. september 1954.

V.A.11.g.

Benny Rimmer Andersen er født den 6. april 1962.

V.A.11.h.

Jan Rimmer Andersen er født den 17. juli 1963.

V.A.12.

Ada Rimmer er født den 29. august 1927.

V.A.13.

René Rimmer er født den 29. august 1927 i Hvidbjerg. Han blev gift den 15. september 1951 i København med Kirstine Kristensen, der er født den 1. marts 1932 i Hanstholm som datter af havnearbejder Ejner Kristensen og hustru Anna Petrine Kristensen.

Bosat: Blommevej 5, Stenløse.

René Rimmer gik i skole paa Jegindø. Han arbejdede nogle aar ved landbruget og udlærtes som mejerist i Uglev. Sin værnepligt aftjente han 1948 i Viborg, og efter at have været ansat ved postvæsnet i København har han siden 1965 været postbud i Stenløse.

Kirstine Kristensen gik i skole i Hanstholm og Røhr. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette i forskellige pladser, bl.a. 1½ aar paa et pensionat i Thisted samt i København. I 1959 begyndte hun som rengøringsassistent, og siden 1971 har hun været ansat paa De gamles Hjem i Stenløse.

V.A.13.a.

Konja Rimmer er født den 10. april 1957 paa Frederiksberg.

Hun bestod realexamen og er nu husassistent paa et alderdomshjem.

V.A.13.b.

Steen Rimmer er født den 8. juni 1960 paa Frederiksberg.

V.A.14.

Frede Rimmer er født den 2. april 1930 paa Jegindø. Han blev gift den 12. december 1953 i København med Lizzi Heimbürger, der er født den 25. februar 1935 i Frederiks sogn, København, som datter af konditor Kaj Heimbürger og hustru Valborg Gerda Margrethe Jensen.

Bosat: Grønnegade 5, Møldrup.

Frede Rimmer gik i skole paa Jegindø. Han arbejdede ved landbruget samt som fisker og aftjente 1950-1951 sin værnepligt i København. Efter bl.a. at have været chauffør i Frihavnen samt medhjælper paa et autoværksted blev han chauffør for en møbelfabrik i Møldrup samt for Skalma i Skals. Senere var han i 2 aar svejser i Viborg, og siden 1973 har han været montør paa en maskinfabrik i Vejle.

Lizzi Heimbürger gik i Nørrevold Skole i København og besøgte desuden Taarupgaard Ungdomsskole. Efter 1 aar som medhjælper i en børnehave i København var hun i ca. 2 aar syerske paa en fabrik. Senere arbejdede hun paa en møbelfabrik i Møldrup, og hun er nu ansat ved Skalma i Skals.

V.A.14.a.

Eva Rimmer er født den 28. august 1954 i Sct. Markus sogn, København. Hun lever sammen med Jens Vindstrup Sørensen, der er født den 10. september 1952 i Hersom som søn af fabriksarbejder Hjalmar Sørensen og hustru Grethe Vindstrup Jensen.

Bosat: Borgergade 27, Ulbjerg.

Eva Rimmer gik 9 aar i skole i Møldrup. Hun udlærtes som maler i Møldrup.

Jens Vindstrup Sørensen er pladesmed.

V.A.14.a.1) Anita Ditte Rimmer Sørensen er født den 12. oktober 1973 i Viborg.

V.A.14.b.

Lene Rimmer er født den 3. juni 1958 paa Frederiksberg.

V.A.14.c.

Ulla Rimmer er født den 12. juli 1959 paa Frederiksberg.

V.A.14.d.

Pia Heimbürger Rimmer er født den 8. december 1962 i Møldrup.

V.A.14.e.

Lars Heimbürger Rimmer er født den 5. juli 1965 i Møldrup.

V.B.

Juliane Elisabeth Bang er født den 20. januar 1892 i Østerild, og hun døde den 13. juni 1903 i Snedsted.

V.C.

Nielsine Kirstine Bang er født den 4. maj 1894 i Østerild, og hun døde den 14. juni 1906.

V.D.

Niels Jensen Bang er født den 28. februar 1896 i Skjoldborg. Han blev gift den 6. oktober 1921 i Thisted med Margrethe Andersen. Hun er født den 13. juni 1894 i Rosvang, Sjørring sogn, som datter af gartner Niels Andersen og hustru Johanne Larsen, og hun døde den 13. oktober 1963 i Thisted.

Bosat: Tilstedvej 26, Thisted.

Niels Jensen Bang gik i skole i Snedsted. Han lærte landbruget og var beskæftiget ved dette i Gjersbøl samt i Aas, og fra 1917 til 1918 aftjente han sin værnepligt i København. Fra 1919 til 1921 fabrikerede han tørv i Gjersbøl Mose, og efter at have drevet en ejendom i Thisted Landsogn i 18 aar havde han en gaard i Thingstrup. I 1957 flyttede han til sin nuhavende adresse, hvor han begyndte som ejendomsmægler.

Margrethe Andersen gik i skole i Skjoldborg. Hun lærte syning i Thisted og stod i lære som herreskrædder i Snedsted, hvorpaa hun indtil 1925 var ansat hos en skræddermester.

V.E.

Anders Ramsgaard Bang er født den 4. november 1898 i Gjersbøl, Snedsted sogn, og han døde den 15. januar 1899 i Snedsted.

V.F.

Anders Ramsgaard Bang er født den 10. december 1899 i Gjersbøl, Snedsted sogn. Han blev gift den 12. november 1932 i Skjoldborg med Magda Kristine Kristiansen. Hun er født den 12. december 1910 i Skjoldborg som datter af tømrer Mads Kristiansen og hustru Viktoria Johanne, og hun døde den 23. marts 1935 i Snedsted.

Bosat: Kolonihavevej 18, Snedsted.

Anders Ramsgaard Bang gik i skole i Snedsted, Aarup og Sundby. Han arbejdede ved landbruget samt i tørvemosen i Gjersbøl og Hundborg, hvor han fra 1921 til 1943 var selvstændig fabrikant. Han fortsatte i mosen indtil 1953 samtidig med at han kørte med tærskværk, og han var derefter beskæftiget ved forskelligt, bl.a. som tromlefører.

Magda Kristine Kristiansen gik i skole i Skjoldborg. Hun lærte husgerning hjemme.

I ægteskabet er datteren V.F.1.

V.F.1.

Magda Ruth Bang er født den 22. marts 1935 i Snedsted. Hun blev gift den 30. juli 1959 i Skjoldborg med Bent Meisner Hansen, der er født den 2. august 1933 i Svendborg som søn af arbejdsmand Oskar Edvind Hansen.

Bosat: Bøgevej 16, Faarvang.

Magda Ruth Bang gik i skole i Skjoldborg. Hun lærte husgerning hos bedsteforældrene og har været beskæftiget ved Galle & Jessen, København samt i køkkenet paa hotel i Silkeborg.

Bent Meisner Hansen bestod mellemskoleeksamen i 1948 i Svendborg. Han stod 1½ aar i elektrikerlære, og efter at have sejlet fra Svendborg 1 aar sejlede han paa langfart fra Sverige til 1956, hvorpaa han arbejdede ca. 1 aar som kok. Senere har han i ca. 5 aar været repræsentant.

V.F.1.a. Mads Peter Meisner Hansen er født den 18. maj 1957 i Skjoldborg.

V.F.1.b. Jens Marius Meisner Hansen er født den 5. juni 1960 i Skjoldborg.

V.F.1.c. Hans Jørgen Meisner Hansen er født den 11. december 1961 i Truust, Tvillum sogn.

V.F.l.d. Preben Meisner Hansen er født den 16. maj 1964 i Truust.

V.G.

Gertrud M. Bang er født den 27. marts 1903 i Gjersbøl, Snedsted sogn, og hun døde den 5. april samme aar.

V.H.

Juliane Elisabeth Bang er født den 29. august 1904 i Gjersbøl, Snedsted sogn. Hun blev gift den 10. marts 1940 i Snedsted med Viggo Toft, der er født den 19. april 1909 i Vestervig som søn af landmand Jens Kristian Toft og hustru Poulina Kristine Poulsen.

Bosat: Tøvlingvej, Snedsted.

Juliane Elisabeth Bang gik i skole i Snedsted og Tilsted. Hun tjente som husassistent omkring Snedsted og gennemgik uddannelse til sygeplejerske i Thisted, hvorpaa hun arbejdede forskellige steder. De sidste 3 aar inden giftermålet var hun hjemmesygeplejerske i Morup Mølle.

Viggo Toft gik i skole i Taabel og Kobberrød. Han udlærtes i 1928 som kommis i Gettrup, og efter at have arbejdet i bl.a. Frøstrup Brugs samt i Hillerslev Brugs begyndte han i 1940 som landmand i Hvidbjerg. Siden 1946 har han drevet landbrug i Snedsted.

I ægteskabet er børnene V.H.1.-V.H.2.

V.H.1.

Bodil Bang Toft er født den 15. juni 1941 i Hvidbjerg. Hun blev gift den 31. maj 1962 i Snedsted med Christian Mørk Petersen, der er født den 19. september 1936 i Ø. Bølle som søn af gaardejer Magnus Petersen og hustru Karoline Mathilde Mørk.

Bosat: Skyum, Snedsted.

Bodil Bang Toft gik i skole i Elsted og besøgte i 1959 Sommersted Ungdomsskole. Hun tjente som husassistent i Hørsted samt i Snedsted og udlærtes i 1963 som ekspeditrice i Gudnæsstrand, hvor hun nu er deltidsbeskæftiget.

Christian Mørk Petersen gik i skole i Knudstrup. Han lærte landbruget hjemme og gennemgik uddannelse til kommis i Ø. Bølle. Sin værnepligt af tjente han 1957-1958 i Nr. Uttrup, og han er nu kommis hos Axel Pedersen, Gudnæsstrand.

V.H.1.a. Aase Toft Petersen er født den 19. december 1964 i Koldby.

V.H.1.b. Jette Toft Petersen er født den 4. juli 1970 i Aarhus.

V.H.2.

Bent Bang Toft er født den 9. juni 1946 i Hvidbjerg. Han blev gift den 7. november 1970 i Hørdum med Kirsten Bathum Hansen, der er født den 9. februar 1949 i Sennels som datter af gaardejer Anders Kristian Hansen og hustru Maren Kirstine Bathum.

Bosat: Sundby, Erslev.

Bent Bang Toft gik i skole i Elsted og Snedsted. Han udlærtes i 1966 som tømrer i Hørdum, og i 1969 dimitteredes han som bygningskonstruktør fra Haslev Haandværkerhøjskole. Efter at have aftjent sin værnepligt i Hvorup var han indtil 1973 ansat paa en tegnestue i Thisted, og han oprettede derpaa tegnestue i Sundby M. I 1974 købtes desuden tømrer- og snedkerforretning.

Kirsten Bathum Hansen gik i skole i Hørsted, Sønderhaa samt i Koldby, hvor hun i 1966 bestod realeksamen. Hun tjente som husassistent i Koldby og besøgte Børkop Sygeplejehøjskole, hvorpaa hun gennemgik uddannelse til sygeplejerske i Thisted. Indtil 1974 var hun assistent i Thisted, og hun er nu ansat paa Nykøbing M. Sygehus.

V.H.2.a. Søren Bathum Toft er født den 23. august 1971 i Thisted.

V.H.2.b. Mette Bathum Toft er født den 14. august 1973 i Thisted.

V.J.

Kirstine Marie Bang er født den 16. juni 1907 i Gjersbøl, Snedsted sogn. Hun blev gift den 9. juli 1929 i Snedsted med Poul Christian Toft. (Se I. C.2.).

VI. Jens Christian Bang

der i 1905 fik navneændring fra Nielsen, er født den 18. august 1860 i Stagstrup, og han døde den 24. november 1922 i Thisted. Han blev gift den 16. april 1886 i Vorupør med Salmine Marie Mølgaard. Hun er født den 12. november 1867 i Snedsted som datter af indsidder Lars Mathias Larsen Mølgaard og hustru Caroline Petrine Hansen, og hun døde den 9. september 1931 i Thisted.

Jens Christian Bang overtog fødehemmet i Stagstrup. I 1904 flyttede han til Thisted, hvor han var beskæftiget hos branddirektør Dolleris samt som skomager.

I ægteskabet er børnene VI.A.-VI.O.

VI.A.

Juliane Elisabeth Bang er født den 24. maj 1887 i Stagstrup. Hun blev gift i USA med Peter Freislev, og i ægteskabet er sønnen Erik.

Juliane Elisabeth Bang var sygeplejerske og rejste ca. 1909 til De Vestindiske Øer som Røde Kors sygeplejerske.

VI.B.

Karoline Petrine Bang er født den 9. februar 1889 i Stagstrup, og hun døde den 18. oktober 1961 i Ranum. Hun blev gift den 19. april 1913 i Thisted med Anders Andersen. Han er født den 30. juli 1887 i Ramme som søn af skomager Anders Christian Andersen og hustru Johanne Marie Ibsen, og han døde den 9. marts 1947 i Vordingborg.

Anders Andersen var fra 1911 til 1947 medhjælper i H.I. Hansens Handalgartneri, Vordingborg.

I ægteskabet er sønnen VI.B.1.

VI.B.1.

Arne Bang, der i 1961 fik navneændring fra Bang Andersen, er født den 25. juli 1914 i Vordingborg. Han blev gift den 13. maj 1940 i Sneslev med Aase Dagmar Egeø Poulsen, der er født den 21. februar 1916 i Præstø som datter af læge Søren Johannes Poulsen og hustru Alma Fernanda Solveig Lyng.

Bosat: Seminarievej 25, Ranum.

Arne Bang bestod i 1933 studentereksamen. I 1939 dimitteredes han som

cand. theol. fra Københavns Universitet, og efter ca. 3 aar som korpssekretær ved KFUM-spejderne i Danmark var han i 4 aar kaldskappellan for Rødby-Ringsebølle sogne. Siden 1946 har han været sognepræst for Ranum-Malle sogne, og fra 1948 har han desuden været timelærer ved Ranum Statsseminarium.

Aase Dagmar Egeø Poulsen bestod i 1934 studentereksamen i Haslev.

VI.B.1.a.

Birgitte Bang er født den 20. februar 1942 i Sneslev. Hun blev gift den 7. juli 1962 i Ranum med Jørn Bjerger, der har faaet navneændring fra Bjerger Pedersen. Han er født den 15. april 1940 i Randers som søn af manufakturhandler Poul Bjerger og hustru Ellen Holst Jørgensen.

Bosat: Toftegaardsvej 27, Voel, Silkeborg.

Birgitte Bang bestod realeksamen. Hun gennemgik læreruddannelse.

Jørn Bjerger bestod studentereksamen. Han aftjente sin værnepligt ved Civilforsvaret i Herning og dimitteredes som lærer.

VI.B.1.a.1) Kim Bjerger er født den 1. februar 1965 i Hornum.

VI.B.1.a.2) Peter Bjerger er født den 18. marts 1967 i Voel.

VI.B.1.a.3) Annette Bjerger er født den 26. oktober 1968 i Silkeborg.

VI.B.1.b.

Elsebet Bang, der er lærer, er født den 15. maj 1945 i Sneslev. Hun er gift med Niels Larsen.

Bosat: Skolestien 1, Klarup.

VI.B.1.c.

Eva Bang er født den 2. oktober 1947 i Ranum.

Bosat: Madsbad, Fur.

Eva Bang bestod i 1967 studentereksamen fra Vesthimmerlands Gymnasium. I 1971 dimitteredes hun som lærer fra Ranum Statsseminarium, og hun har siden været ansat ved Fur Skole.

VI.B.1.d.

Anders Bang er født den 17. september 1951 i Ranum. Han blev gift den 15. juli 1972 i Ullerup med Mona Callesen, der er født den 30. oktober 1952 i Avnbøl, Ullerup sogn, som datter af Hans Christian Reginald Callesen og hustru Viktorie Margrethe Kaluzny.

Bosat: Seminarievej 7, Ranum.

Anders Bang bestod i 1970 HF-eksamen i Ranum. Efter et ophold paa Silkeborg Højskole gennemgik han læreruddannelse paa Ranum Statsseminarium, og siden 1975 har han været ansat ved Nibe Skole.

Mona Callesen bestod i 1969 statskontrolleret prøve for 10. klasse. Hun tjente 1 aar som husassistent i Irland og besøgte 1970-1971 Silkeborg Højskole. I 1973 tog hun HF-eksamen fra Ranum Statsseminarium, hvor hun siden har læst til lærer.

VI.B.1.d.1) Camilla Bang er født den 7. juli 1971 i Aabenraa.

VI.B.1.e.

Marie Bang er født den 29. oktober 1952 i Ranum.

Bosat: Kgs. Tværvej 3, København F.

Marie Bang gik i skole i Ranum. Hun besøgte Skals Haandarbejdsskole og tjente som husassistent. I 1972 bestod hun HF-eksamen, og efter en tid som sygehjælper paa et plejehjem i København har hun siden 1974 været sygeplejeelev paa Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole.

VI.C.

Clara Louise Bang er født den 3. april 1891 i Stagstrup, og hun døde den 15. august 1904 i Thisted.

VI.D.

Thora Bang er født den 8. juli 1893 i Stagstrup. Hun blev gift den 28. december 1923 i Brønshøj med Carlo Gustav Johannes Kraft. Han er født den 26. marts 1893 paa Frederiksberg som søn af glaspuster Carl Gustav Heinrich Kraft og hustru Agnes Gundelach, og han døde den 30. august 1951 i Islev.

Bosat: Plejehjemmet Broparken, Rødovre.

Carlo Gustav Johannes Kraft var prokurist.

I ægteskabet er børnene VI.D.1.-VI.D.2.

VI.D.1.

Agnes Elisabeth Kraft er født den 1. december 1929 i Samuels sogn, København. Hun blev gift den 5. januar 1952 i Islev med Hans Jørgen Fredensborg Lund, der er født den 31. marts 1928 i Garnisons sogn, København, som søn af major Nikolaj Fredensborg Lund og hustru Anna Olivia Christensen.

Bosat: Vassingerød Skole, Allerød.

Agnes Elisabeth Kraft er lærer, og Hans Jørgen Fredensborg Lund er faglærer.

VI.D.1.a.

Søren Fredensborg Lund, der er elektriker, er født den 7. september 1953 paa Frederiksberg.

VI.D.1.b.

Hanne Fredensborg Lund er født den 9. maj 1957 i Bastrup.

VI.D.2.

Viktor Robert Kraft er født den 1. februar 1933 i Vanløse. Han blev gift den 18. maj 1957 i Vanløse med Anne Lise Koch, der er født den 21. december 1936 i Vanløse som datter af Hans Nicolai Koch og hustru Emma Andersen.

Bosat: Valhøj Allé 83, Rødovre.

Viktor Robert Kraft gik 8 aar i skole i Islev. Han stod i gartnerlære i Islev og arbejdede en tid ved Nilfisk, afbrudt af militærtjeneste i Næstved, København samt i Tyskland. I 1956 begyndte han ved DSB, hvor han nu er hovedkasserer.

Anne Lise Koch gik 8 aar i skole i Vanløse. Hun udlærtes i 1952 som broderidame og i 1956 som ekspeditrice. Efter at have været beskæftiget i en kjoleforretning i Brønshøj blev hun ekspeditrice i Daells Varehus i København.

VI.D.2.a. Michael Robert Kraft er født den 3. juli 1958 i Vanløse.

VI.D.2.b. Karina Margrethe Kraft er født den 25. marts 1962 i Islev.

VI.E.

Niels Bang er født den 27. januar 1895 i Stagstrup, og han døde den 9. februar samme aar.

VI.F.

Niels Jensen Bang er født den 9. maj 1896 i Stagstrup, og han døde den 17. marts 1914 i Thisted.

VI.G.

Viggo Emil Bang er født den 14. februar 1899 i Stagstrup, og han døde den 26. juni 1963 i Thisted. Han blev gift den 26. oktober 1924 i Aarhus med Benedikte Marie Kristensen, der er født den 24. september 1901 i Faarup, Vindum sogn, som datter af ledvogter Hans Kristensen og hustru Sofie Sørine Kristensen.

Bosat: Møllevej 20, Thisted.

Viggo Emil Bang gik i skole i Thisted. Han udlærtes i 1918 som maler hos Laurits Jensen, Thisted, hvorpaa han var ekspedient hos farvehandler Mølgaard, ligeledes Thisted. Fra 1929 til 1963 drev han en farvehandel i Thisted. - Viggo Emil Bang var medlem af menighedsraadet i Thisted.

Benedikte Marie Kristensen gik i skole i Aalestrup og Thisted. Hun tjente som husassistent, bl.a. 4 aar hos fotograf Gram, Thisted. Efter mandens død videregav hun sammen med en søn forretningen i ca. 8 aar. - Benedikte Marie Kristensen har fra 1936 til 1969 været formand for Sudan Missions Børnekreds i Thisted.

I ægteskabet er børnene VI.G.1.-VI.G.5.

VI.G.1.

Else Marie Bang er født den 29. september 1925 i Thisted, og hun døde den 12. februar 1946 i Vordingborg.

Else Marie Bang bestod realeksamen i Thisted. Hun læste til lærer paa Vordingborg Seminarium.

VI.G.2.

Lydia Bang er født den 27. november 1927 i Thisted. Hun blev gift den 6. april 1950 i Thisted med Robert Knudsen Pedersen, der er født den 18. august 1926 i Nr. Vorupør som søn af fisker Peder Christian Pedersen og hustru Karen Marie Mathilde Bojesen.

Bosat: Tunøvej 12, Esbjerg.

Lydia Bang gik 8 aar i skole i Thisted. Hun arbejdede 4 aar som ekspedient i faderens farvehandel i Thisted, og efter at have været stuepige ved KFUK i Esbjerg samt husassistent var hun i 1 aar beskæftiget paa Esbjerg Sygehus.

Robert Knudsen Pedersen gik i skole i Vorupør. Efter at have været bydreng i Vorupør har han siden 1945 været fisker fra Esbjerg.

VI.G.2.a.

Jørgen Bang Pedersen er født den 15. juli 1951 i Esbjerg.

Bosat: Torvegade 150, Esbjerg.

Jørgen Bang Pedersen bestod realeksamen i Boldesager. Han udlærtes som ekspedient i en sportsforretning og er nu kontorelev paa Nordisk Gummibaadsfabrik A/S.

VI.G.2.b.

Else Marie Bang Pedersen er født den 19. december 1954 i Esbjerg.

Bosat: Grundtvigsallé 83, Esbjerg.

Else Marie Bang Pedersen gik 10 aar i skole i Boldesager. Efter at have været kontorelev paa Esbjerg Strømpefabrik er hun nu kontorelev ved Sportland, Esbjerg.

VI.G.2.c.

Lars Ole Bang Pedersen er født den 6. november 1962 i Esbjerg.

VI.G.3.

Knud Mølgaard Bang, der er salgsrepræsentant, er født den 13. august 1929 i Thisted. Han er gift med Britta Frøvær.

Bosat: Bostedet 18, Værløse.

VI.G.4.

Christian Bang er født den 16. september 1933 i Thisted. Han blev gift den 7. november 1953 i Tilsted med Anna Louise Jensen, der er født den 23. februar 1933 i Hundborg som datter af arbejdsmand Henry Wilhelm Jensen og hustru Dusine Marthine Jensen.

Bosat: Gundevej 19, Thisted.

Christian Bang gik 8 aar i skole i Thisted. Han udlærtes i 1951 i faderens farvehandel og aftjente 1953-1955 sin værnepligt, hvorpaa han var ekspedient hos faderen. Fra 1963 til 1970 drev han forretningen sammen med moderen, og han er nu gardinmontør.

Anna Louise Jensen gik i skole i Hundborg. Hun lærte husgerning og var beskæftiget ved dette i forskellige pladser, bl.a. i Thisted, 2½ aar i Hundborg samt i Jensby. I 1963 begyndte hun som rengøringsassistent, og siden 1969 har hun været sygehjælper.

VI.G.4.a.

Poul Erik Bang er født den 20. marts 1954 i Thisted.

Han gik 10 aar i skole. I 1974 udlærtes han som isenkræmmer.

VI.G.4.b.

Inge Merete Bang er født den 13. maj 1958 i Thisted.

VI.G.4.c.

Annette Pia Bang er født den 18. juni 1959 i Thisted.

VI.G.5.

Karen Margrethe Bang er født den 23. december 1937 i Thisted. Hun blev gift den 24. marts 1962 i Thisted med Kaj Vagner Jørgensen, der er født den 25. marts 1939 i Horne som søn af gaardejer Ejnar Rikardt Jørgensen og hustru Anna Amalie Burgdorf.

Bosat: Gørtlervej 10, Randers.

Karen Margrethe Bang gik i skole i Thisted. Hun gennemgik uddannelse til kontorassistent i Thisted, og efter 2 aar i et en gros firma i Oslo samt paa et kontor i Esbjerg arbejdede hun paa dommerkontoret i Nykøbing M. samt paa dommerkontoret i Aarhus.

Kaj Vagner Jørgensen havde et ophold paa en efterskole. Han arbejdede ca. 4 aar ved landbruget, heraf 1 aar i Norge, og gennemgik uddannelse til diakon i Aarhus. Sin værnepligt aftjente han 1958-1959 ved Forsvarets Lægekorpset, og efter endt uddannelse var han assistent paa plejehjemmet i Randers. En tid har han været kordegn og kirkegaardsinspektør i Skælskør, og siden 1972 har han været kordegn ved Sct. Clemens Kirke, Randers.

VI.G.5.a. Morten Bang Jørgensen er født den 9. november 1963 i Vorup.

VI.G.5.b. Henrik Bang Jørgensen er født den 29. juni 1967 i Skælskør.

VI.G.5.c. Tomas Bang Jørgensen er født den 17. februar 1971 i Skælskør.

VI.G.5.d. Jakob Bang Jørgensen er født den 22. oktober 1973 i Randers.

VI.H.

Alma Alvilda Bang er født den 28. maj 1900 i Stagstrup, og hun døde den 13. februar 1950 paa Samsø. Hun blev gift den 26. december 1923 i Thisted

med Anders Degn Andersen, der er født den 3. juni 1901 i Tved som søn af avlsbruger Hans Christian Andersen og hustru Hansine Dorthea Andersen. Anders Degn Andersen giftede sig anden gang ca. 1952 med Vera Skriver. Ægteskabet blev ophævet ca. 1956, og han er nu gift med Ellen Heitmann.

Anders Degn Andersen har været chauffør i Haderslev og drev indtil ca. 1953 en forretning paa Samsø.

I ægteskabet er adoptivbørnene VI.H.1.-VI.H.2.

VI.H.1.

Anni Solvejg Andersen er født den 7. november 1922 i Sct. Mathæus sogn, København. Hun blev gift den 7. december 1941 i Tranebjerg med Karl Frederik Knudsen, der er født den 6. april 1918 i Besser sogn som søn af slagter Anthon Frederik Knudsen og hustru Petra Klejs.

Bosat: Cypres Allé 30, Kastrup.

Anni Solvejg Andersen er sygehjælper, og Karl Frederik Knudsen er murer.

VI.H.1.a.

Henny Lillian Andersen er født den 10. maj 1940 i Aarhus. Hun blev gift den 21. april 1962 i København med Jens Rasmussen, der er født den 9. juni 1940 i Filips sogn, København, som søn af værkfører Christian Peter Rasmussen og hustru Karen Madsen.

Bosat: Baltorpvej 141, Ballerup.

Henny Lillian Andersen er sygehjælper, og Jens Rasmussen er renovatør.

VI.H.1.a.1) Claus Peter Rasmussen er født den 5. december 1962 i København.

VI.H.1.b.

Svend Erik Knudsen er født den 4. december 1942 i Tranebjerg. Han er gift med Betty.

Bosat: Hørning.

VI.H.1.c.

Solvejg Elisa Knudsen er født den 15. august 1944 i Tranebjerg. Hun blev gift den 6. april 1968 i Tranebjerg med Leif Jørgensen, der er født den 25. marts 1947 i Nykøbing F. som søn af værkfører Kaj Jørgensen og hustru

Kamma Margit Frederiksen.

Bosat: Adriansvej 21, København S.

Solvejg Elisa Knudsen er sygehjælper.

Leif Jørgensen gik 8 aar i skole i Nykøbing F. samt 1 aar i Taarnby. Han gennemgik handelsuddannelse, og efter 1½ aar som reservedelsekspedient har han siden været automobilsælger.

VI.H.1.c.1) Tine Jørgensen er født den 27. juni 1969 i Kastrup.

VI.H.1.d.

Anders Degn Knudsen er født den 14. december 1948 i Tranebjerg. Han er gift med Lene.

Bosat: Oliefabriksvej 178, Kastrup.

VI.H.2.

Werner Arthur Andersen er født den 5. oktober 1929. Han blev gift den 1. december 1951 i Højbjerg med Inge Wagn Petersen, der er født den 13. september 1922 i Odense som datter af købmand Ejner Holger Wagn Petersen og hustru Rigmor. Ægteskabet blev ophævet i 1971.

Bosat: Dagmarsgade 24, København N.

Werner Arthur Andersen bestod realeksamen. Han gennemgik bankuddannelse og aftjente sin værnepligt ved Telegraftropperne, hvorfra han hjemsendtes som løjtnant. I 1974 dimitteredes han som cand. psyc.

Inge Wagn Petersen bestod studentereksamen. Hun uddannedes som laborant og har været sekretær.

VI.H.2.a. Torben Werner Andersen er født den 10. juli 1955 i Aarhus.

VI.H.2.b. Anne Grethe Werner Andersen er født den 26. november 1956 i Aarhus.

VI.J.

Olga Dagmar Bang er født den 24. marts 1902 i Stagstrup.

Bosat: Lybæksgade 10, København S.

Olga Dagmar Bang er forretningsbestyrer.

VI.K.

Alfred Robert Bang er født den 5. januar 1904 i Thisted, og han døde den 5. april 1914 samme sted.

VI.L.

Clara Louise Bang er født den 19. oktober 1905 i Thisted. Hun blev gift den 19. oktober 1930 i Thisted med Karl Kokholm Nielsen, der er født den 6. september 1905 i Resen som søn af gaardejer Niels Nielsen og hustru Maren Bjerrum Kristensen.

Bosat: Kronborgvej 2, Thisted.

Clara Louise Bang uddannedes i manufaktur ved Crome & Goldschmidt.

Karl Kokholm Nielsen gennemgik kolonialuddannelse og havde fra 1931 til 1974 en en gros forretning i Thisted.

I ægteskabet er sønnen VI.L.1.

VI.L.1.

Erik Kokholm Nielsen er født den 15. december 1942. Han blev gift den 12. november 1966 i Nibe med Annemarte Nørgaard Knudsen, der er født den 8. juni 1945 i Nibe som datter af elektriker Knud Christian Knudsen og hustru Anna Gerda Nørgaard.

Bosat: Vokslev, Nibe.

Erik Kokholm Nielsen bestod i 1960 realeksamen i Thisted. Han udlærtes i 1963 som kontorassistent hos faderen, og efter at have aftjent sin værnepligt i Nr. Uttrup gennemgik han læreruddannelse paa Ranum Statsseminarium. Siden 1970 har han været ansat ved Ø. Hornum Centralskole.

Annemarte Nørgaard Knudsen bestod i 1961 præliminæreksamen i Nibe. Hun besøgte en husholdningsskole i Aalborg og har derefter bl.a. været husassistent i Tjæreborg samt i London. I 1968 dimitteredes hun som lærer fra Ranum Statsseminarium, og hun har siden været ansat ved Vokslev Skole.

VI.L.1.a. Thomas Kokholm Nielsen er født den 28. februar 1967 i Nibe.

VI.L.1.b. Anna Katrine Kokholm Nielsen er født den 11. juni 1971 i Aalborg.

VI.M.

Ragnhild Esther Bang er født den 15. maj 1907 i Thisted. Hun blev gift den 15. februar 1928 i Silkeborg med Hans Peter Nielsen Bruun. Han er født den

5. oktober 1902 som søn af Gregers Peter Kristian Bruun og hustru Ane Kartrine Jepsen, og han døde den 22. januar 1944 i Silkeborg.

Bosat: Lyngbygade 18, Silkeborg.

Hans Peter Nielsen Bruun var savskærer.

I ægteskabet er sønnen VI.M.1.

VI.M.1.

John Orla Bruun er født den 7. juni 1931 i Silkeborg. Han blev gift den 7. juni 1958 i Silkeborg med Lizzie Andersen, der er født den 8. maj 1936 i Silkeborg som datter af radioforhandler K.P. Andersen og hustru Helga Elisabeth Nielsen.

Bosat: Sejs Søvej 76, Sejs, Silkeborg.

John Orla Bruun bestod præliminæreksamen. Han aftjente sin værnepligt og har i 25 aar været afdelingschef i den samme forretning, hvorpaa han nu er selvstændig tekstilhandler.

Lizzie Andersen bestod realeksamen og uddannedes indenfor tekstilbranchen.

VI.M.1.a. Lars Thorsten Bruun er født den 23. august 1961 i Silkeborg.

VI.M.1.b. Torben Bernt Bruun er født den 26. december 1963 i Silkeborg.

VI.N.

Edith Irene Bang er født den 4. september 1908 i Thisted. Hun blev gift den 16. april 1935 i Klitmøller med Niels Andreas Hede, der er født den 30. juni 1908 i Klitmøller som søn af gaardejer Kristian Peter Hede og hustru Else Pedersen.

Bosat: Hviddingvej 36, Rødovre.

Edith Irene Bang gik i skole i Thisted. Hun tjente som husassistent forskellige steder, bl.a. i Thisted, Vordingborg samt i Odense.

Niels Andreas Hede gik i skole i Klitmøller. Han udlærtes i 1928 som tømrer i Thisted, hvorpaa han besøgte Haslev Haandværkerskole. I 1932 blev han konstruktør fra skolen i Odense, og siden 1933 har han været selvstændig tømrermester i København.

I ægteskabet er sønnen VI.N.1.

VI.N.1.

Bent Hede er født den 18. juli 1942 paa Frederiksberg. Han er gift med Lissi Elbæk Hansen.

Bosat: Vibevangenget 3, Mosede, Greve Strand.

Bent Hede er ingeniør.

VI.O.

Axel Johannes Bang er født den 9. december 1909 i Thisted, og han døde 1971 i København.

VII. Kirsten Nielsen

er født den 30. november 1864 i Stagstrup, og hun døde den 8. oktober 1935.

Kirsten Nielsen lærte husgerning hjemme. Hun arbejdede sammen med søsteren Ingeborg som syerske paa gaardene paa hjemegnen. Efter moderens død flyttede søstrene til Thisted, hvor Kirsten en tid syede for en manufakturforretning. Senere arbejdede hun nogle aar paa Thisted Bryghus.



V.
Jens Bang og Maren K. Ramsgaard



V.
Ægteparret som ældre



V.A.
Maren H. Bang og Lars Chr.
Sørensen Rimmer



V.A.
Fem generationer (1975).



V.A.1.
Marie Petrine K. Rimmer og
Thorvald Hoelgaard



V.A.1.c.
Kristian Hoelgaard
og Birthe K. Nielsen



V.A.2.
Else Petrea K. Lar-
sen, født Rimmer



V.A.2.c.
Lars Rimmer og Jette
Susanne Dencker



V.A.2.d.
Ove Rimmer og Birgith
I. Sørensen



V.A.3.
Jenny K. Rimmer og Laust Chr.
Nielsen



V.A.5.
Betty L. Rimmer og Kristian
Larsen



V.A.5.a.
Inger Lise Larsen og Leo Børge
Kristensen



V.A.6.
Helga Rimmer og Holger B. Madsen



V.A.6.b.
Kurt Madsen og Alice
Andersen



V.A.6.g.
Hanne Madsen og
Henry Lassen



V.A.7.
Tekla Rimmer og Valdemar T.H.
Nielsen



V.A.8.
Olivia Rimmer og Ejnar J. Chr.
Nielsen



V.A.8.c.
Brita R. Wilhelmsen og Bjarne Finn
Hansen



V.A.10.c.
Lars E. Rimmer og
Nellie Jørgensen



V.A.13.
René Rimmer og Kirstine
Kristensen



V.A.14.
Frede Rimmer og Lizzi Heimbürger



V.D.
Niels J. Bang og Margrethe
Andersen



V.F.
Anders R. Bang og
Magda K. Kristiansen



V.F.1.
Magda Ruth Bang og Bent M.
Hansen



V.H.
Juliane E. Bang og Viggo Toft



V.H.2.
Bent Bang Toft og Kirsten B.
Hansen



VI.
Jens Chr. Bang og Salmine M.
Mølgaard (1909)



VI.A.
Juliane E. Bang og
Peter Freislev



VI.B.
Karoline P. Bang
og Anders Andersen



VI.B.1.
Arne Bang og Aase D. Egeø Poulsen



VI.B.1.d.
Anders Bang og Mona Callesen



VI.B.1.e.
Marie Bang



VI.G.
Viggo Emil Bang og Benedikte M.
Kristensen



VI.G.4.
Christian Bang, og Anna Louise
Jensen



VI.L.
Clara Louise Bang og Karl Kokholm
Nielsen



VI.L.1.
Erik K. Nielsen og Annemarte N.
Knudsen



VI.N.
Edith Irene Bang og Niels Andr.
Hede

*Supplement
til bogens
efterkommeroversigt*

Naturligvis er en slægtsbog ikke afsluttet, saalænge slægtens medlemmer stadig er i live, idet der jo hele tiden sker nye ting lige fra fødsler, giftermal og dødsfald, til stillings- og adresseændringer. Nærværende slægtsbog er da ogsaa kun ført up-to-date og vil i løbet af faa aar blive mangelfuld, saafremt fremtidige begivenheder indenfor slægten ikke tilføjes. Det anbefales derfor slægtens medlemmer at gøre brug af efterfølgende sider til nedskrivning af tilføjelser, efterhaanden som nye begivenheder indtræffer - i hvert fald indenfor ens egen gren af efterkommeroversigten. Det er en ting, der let lader sig udføre, og som vil være til stor hjælp sidenhen, ikke saa meget for Dem selv, som for de af slægtens efterkommere, der engang skal arve denne bog.

For overskuelighedens skyld bør De ved hver tilføjelse anføre det registreringsnummer, som den person, de omtaler, har i bogens tekst.

Supplement til bogens efterkommeroversigt.

I.D.

Maren Kirstine Jensine Poulsen døde ca. 1929. Hun blev gift den 18. november 1904 i Helligsø med Jens Poulsen Jensen, der er født den 11. juni 1876 i Heltborg som søn af husmand Jens Jensen og hustru Kirstine Marie Christensen.

Ægteparret boede først nogle aar i Helligsø, og efter nogle aar i Vestervig, hvor Jens Poulsen Jensen virkede som fiskehandler, flyttede ægteparret til Stagstrup og senere til Snedsted. Efter hustruens død rejste Jens Poulsen Jensen til Sperring, hvor han giftede sig igen.

I Maren Kirstine Jensine Poulsen og Jens Poulsen Jensens ægteskab er børnene I.D.1.-I.D.6.

I.D.1.

Jenny Kirstine Jensen er født den 19. februar 1906 i Helligsø, og hun døde ca. 23 aar gammel i Snedsted.

I.D.2.

Jensine Jensen er født den 19. februar 1906 i Helligsø, og hun døde den 21. februar.

I.D.3.

Poul Christian Jensen er født den 12. juli 1907 i Helligsø, og han døde lille.

I.D.4.

Jensine Jensen er født den 15. januar 1909 i Helligsø.

I.D.5.

Harry Jensen er født i Vestervig. Han var gift med Anne Lis, og i ægteskabet er pigerne Rita og Helen.

I.D.6.

Verner Jensen er født i Stagstrup, og han døde 7 maaneder gammel.

II.B.1.c.

Anita Helen Tange Kristiansen udlærtes hos Eva Rosenstand i Klampenborg. De sidste 11 aar har hun været kontorassistent ved Klampenborg Galopsekskab.

II.B.1.c.1) Michael Moujahid er født den 26. juni 1973 paa Charlottenlund Fødeklunik.

