



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra **Danskernes Historie Online**

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

STAMTAVLE
over
Slægten
Barfod-Barfood-Barfoed
fra 1455 til 1925.

Ved
Fr. Birkedal-Barfod.
Pastor emer.

K J Ø B E N H A V N

Spuhr & Siebahr, Bogtrykkeri, St. Regnegade 19.

1925.





Nørre Nebel Kirke.



Kvindestolen i Nørre Nebel Kirke.

HELLIGET

PAUL FREDERIK BARFOD'S
(XI G 7.)

M I N D E

F O R O R D

Hermed udsender jeg Stam tavle over Slægten Barfod—Barfood—Barfoed. Naar jeg har kunnet udarbejde den, saa er det, fordi min Fader P o v l F r e d e r i k B a r f o d (se XI G 7.) i sin Ungdom arbejdede ihærdigt for at samle Bidrag til den. Og han fik meget samlet. Det var dog ikke en Stam tavle, men nærmest en Slægtsbog, han arbejdede med, hvori han samlede alt, hvad han kunde opdrive om Slægtens For tid, baade Historie og Sagn. Men c. 1840 maatte han holde op med dette Arbejde af Hensyn til sit Hjem, som krævede et frugtbringende Arbejde. Fader maatte jo leve af sin Pen. Hans Optegnelser gaar derfor kun til 1840 med enkelte senere Tilføjelser.

Fader og jeg talte ofte sammen om dette hans Ungdomsarbejde, og han sagde, at han vilde ønske, at jeg en Gang kunde faa det ordnet og delvis udgivet; derfor testamenterede han mig sine Optegnelser. Skulde jeg aldrig faa det trykt, ønskede han, at det efter min Død skulde overs gives til Rigsarkivet eller til det store kgl. Bibliothek, hvis noget af dem brød sig om det.

I 1920 blev Slægtsforeningen Barfoed-Barfod stiftet. Og, da der i Foraaret 1924 i Foreningen blev utalt Ønsket om at faa samlet en Stam tavle over Slægten fra 1455, da den blev adlet, til vor Tid, tilbød jeg at gøre et Forsøg paa at udarbejde en saadan Stam tavle efter Faders Papirer. Det blev af Foreningens Bestyrelse modtaget med Glæde, og i Marts 1924 begyndte jeg saa Arbejdet. Men alle Oplysninger om Slægten efter 1840 har jeg selv maattet skaffe tilveje. Jeg er nu gammel og svag, 77½ Aar, og har ikke selv kunnet foretage Rejsner for at undersøge Kirkebøger, Landsarkiver, Skifteprotokoller o. s. v. Jeg har maattet skrive en 2—300 Breve, dels til Privatpersoner og dels til Arkiver, og saa godt som fra alle har jeg med stor Beredvillighed faaet de

Oplysninger, de kunde skaffe. Kun en eneste Barfoed svarede absolut Nej, han vilde ingen Oplysninger give, og hans Brødre svarede mig slet ikke. Naar der om nogle findes mindre Oplysninger end om andre, saa er dette, fordi de Oplysninger, jeg har modtaget, ikke giver mere. Et Par Familier, som muligvis hører Slægten til, men hvis Samhørighed med den jeg ikke har kunnet faa opklaret, følger i et Tillæg bag i Bogen. Maaske vil det senere kunne oplyses, om de hører vor Slægt til eller ikke. Desuden har jeg truffet paa Personer og Familier, som bærer vort Navn, men om hvem det kan b e v i s e s , at de ikke hører Slægten til; dem har jeg naturligvis ikke medtaget.

Nu udsendes dette Arbejde, som har taget al min Tid i $1\frac{1}{2}$ Aar. Hvis de, der læser det, kunde og vilde meddele mig videre Oplysninger, Tilføjelser eller mulige Rettelser, saa Stamtavlen efterhaanden kunde suppleres og videreføres, vil det være mig en stor Glæde. Og jeg vil gentage, at med Undtagelse af de sidste 85 Aar er det min Faders flittige Ungdomsarbejde, der har gjort det muligt, at dette Arbejde har kunnet fremkomme.

Fader skrev 7. December 1843 til Pastor Thomas Barfoed i Jordløse: „At jeg snart skriver Familienavnet Barfod, Barfood, Barfoot, Barfoed, Barfuss, Barfoth, ja, vel endog paa flere Maader, kommer deraf, at jeg, hvad de rimeligvis vil billige, har gjort mig det strængt til Regel at skrive det saaledes, som det enkelte omhandlede Individ selv skrev det, eller — hvor han var uenig med sig selv — dog hyppigst og senest skrev det.“ —

J e g h a r h e r f u l g t F a d e r s R e g e l o v e r a l t . I vort Adels-diplom fra 13. April 1455 findes baade Skrivemaaden Barfod og Barfoed. De første Generationer brugte vist altid den første Form, Barfod, saa den maa antages at være den oprindelige. Senere kom Barfood og endnu senere Barfoed til, vel sagtens for at gøre det finere. Og, naar først Fader og senere flere andre Familier af Slægten har op>taget Formen Barfod, saa har det været for at gaa tilbage til det oprindelige. — Den vidtforgrenede svenske Linie, som nedstammer fra Henrik Jakobsen Barfod (se V D 1.), skriver sig kun Barfoth. Den har jeg ikke medtaget her, da Faders Papirer jo kun gaar til 1840, og det vilde være for langvarigt og vel uoverkommeligt at samle Oplysninger om den nu.

Jeg skal til Slut bemærke, at de romerske Tal i Stam tavlen viser, hvilket Led efter Jens Barfod det enkelte Medlem tilhører: I er første Led, altsaa hans Børn, V er femte Led, X er tiende Led, o. s. v. Hver Familie har sit Bogstav (dog ikke Sidelinierne, der ikke bærer Navnet Barfod, da Bogstaverne dertil ikke vilde slaa til), og hvert Medlem sit Nr. Vi nulevende hører til XII, XIII, XIV eller XV Led. Naar der altsaa staar XII M 3., betyder det 12. Led og Nr. 3 i Familien M, og dermed har De

Deres ærbødige

Villa Rosenlund, Farum,
18. Oktober 1925.

Fr. Birkedal-Barfod.

Wil Christiern med Guds Raade Dannemarchis,
Norgis, Wendis oc Gottes Ronning, Grefve udj
Oldenborg oc Delmenhorst,

Gør witterligt alle Blaad som nu er oc komme skal,
at Wj for Vor Elskel. Clerch oc Tienners Hr: Tyge Ter-
kildsen Gannik j Ribe, bøn Skyld, saaoc for Troskab oc Villig
sienneste, som denne bresviisser *Jens Barfoed* i Sedinge
forⁿ Hr: Tyges Svoger oc hans rette Egtebørn oc afkomme
oss oc Vore arsvinger oc efferkommere Konger i Danmark
oc Riget hereffter troligen giøre oc beviise maa, hafve undt
oc gifvet, oc under og gifver med dette Vort obne Brev
forⁿ Jens Barfoed oc hans rette egte Børn, oc afkom frihed
oc frelse, som andre Ridder oc Svenne udj Vort Rige Dan-
mark haf^e med Skold oc hielm til evig tid. som er en bar-
foed i it blaat feldt j Skolden, oc tu bøffelhorn hvide oc blaa
ofver kors paa hielmen, effter de som her malet staar, dog
Vor oc Kronens Rettighed usorsommet paa Vort frj bondegods
oc Kisbsted gods. Thi forbyde Vj alle, ihvo de helst ere,
eller Være kunde oc særdelis Fogder oc Embidsmend for-
skrefne *Jens Barfod* eller hans rette Egtebørn oc afkom der-
udj at hindre eller hindre lade med Magt kvæle eller usor-
rette j nogen maader under Vor Kongl: hefti oc Vrede.

Datum in Castro Hafniensi, Dominica quasimodo
geniti Anno Dni Millesimo quadringentesimo quinqua-
gesimo quinto.

Jens Barfod eller Barfoed

er Slægtens Stamfader. Hvor han stammer fra, ved vi ikke; vi kender ikke hans Fødselsdag eller Dødsdag eller hans Forældres Navne, heller ikke, med hvem han var gift. Han ejede Sæddinge Storgaard i Nørre Nebel Sogn i Skads Herred, og han blev adlet af Christiern I Søndag efter Paaske den 13. April 1455 og ejede endnu Sæddinge Storgaard i 1486, men er rimeligvis død ca. 1490. Den 28. April 1406 var NIELS MIKKELSEN BARFOD (Nichels Mychilsøn B.) Borgmester i Randers og underskrev som saadan et Thingsvidnebrev; han kan jo have været Jens Barfods Fader eller dog hans nære Slægtning; men herom kan intet oplyses. Rimeligere maa det vel antages, at hans Fader før ham har ejet Sæddinge Storgaard. I Adelsdiplomet kaldes Kannik Thyge Therkilsen i Ribe hans Svoger; Jens Barfod har da muligvis været gift med dennes Søster. Det kan ikke paavises, at han har efterladt sig Børn (den Gang fandtes ingen Kirkebøger); men efter al Sandsynlighed havde han i det mindste 2 Sønner: Knud og Hans.

I A 1. HANS (JOHANNES) BARFOD var Magister og Kannik i Ribe, senere Rektor ved Ribe Skole. Om han vedblev at være Rektor til sin Død, eller om han senere blev Præst, derom ved vi intet. Han levede endnu 1490. Han var som katholsk Gejstlig ikke gift.

I A 2. KNUD BARFOD var vist Jens Barfods ældste Søn, da han var Ejer af Sæddinge Storgaard 1494; han var tillige Thingholder paa Vester Herreds Thing, hvad han endnu var 1502. Mere ved vi ikke om ham. Han var gift; men hans Hustrus Navn kender vi ikke. Lige saa lidt kender vi hans Børn; han har dog, saa vidt vi kan se, haft 4 Sønner og 2 Døtre: Claus, Peder, Jens og Søren, samt Johanne og Goridt.

II A 1. CLAUTZS BARFOTH var vist Knuds ældste Søn, hvad vi slutte deraf, at han blev Ejer af Sæddinge Storgaard, som han ejede baade 1534 og 1554. Under „Grevens Fejde“ og Tronstridighederne sluttede han sig som saa godt som hele Adelen til Christian III's Parti og gik imod Skipper Clements, hvorfor han ikke led Skade paa sit Gods „som andre Bønder i Nørre Jutland“, men tværtimod fik sit Gods forøget. Hans Hustru kender vi ikke; men hun var af adelig Slægt. Heller ikke hans Børn kender vi; men han havde vist 4 Sønner: Laurits, Niels, Knud og Ib.

III A 1. LAURITS eller LARS BARFOD var vist Clautzs's ældste Søn, da han blev Ejer af Sæddinge Storgaard. Han var den sidste af Slægten, som ejede den, og den sidste, der gjorde Brug af Adelskabet. Muligvis har han solgt Gaarden inden sin Død, eller hans Børn har solgt den, for at dele Arven. Han lod 1576 sit Navn og Vaaben indgrave i den øverste Mandfolkestol i Nørre Nebel Kirke tillige med sit Valgsprog: „Disite justitiam moniti et non temnere Christum.“ Paa en af Kvindestolene staar: „Anne Laurits Koon anno 1576.“ Denne har sikkert været Laurits Barfods Hustru.

III A 2. NIELS BARFOD var Borger i Helsingør baade 1576 og 1585 og var det sidste Aar Borgmester sammesteds. Han kendes ellers ikke, og vi ved ikke, om han var gift og havde Børn.

III A 3. KNUD BARFOD blev Præst til Sneum og Tjæreborg. Han har i 1591 skrevet sit Navn i Sneum Kirkes Degnestol; men Degn har han ikke været der. Derimod ved vi, at Præsten paa den Tid hed Hr. Knud, og det er sikkert Knud Barfod. Om han var gift og havde Børn, ved vi ikke.

III A 4. IB BARFOD er os helt ukendt; vi ved kun, at han havde Sønnen:

IV A 1. MADS IBSEN BARFOD, som vist var Degn i Sneum. Han har 2 Gange skrevet sit Navn i Sneum Kirke, den ene Gang i Degnestolen 1646 med en hofsføjet bar Fod. Han havde Datteren:

V A 1. MAREN MADSDATTER BARFOD, f. 1626, som i 1665 blev gift med Laurits Andersen Hof, Præst til Jordløse paa Fyen, en Broder til Peder Syvs Hustru. Han døde 1667; men Enken boede i et Værelse i Jordløse Præstegaard indtil ca. 1701, da hun flyttede til

sin Søn Mads (eller Mathias) Hof, Præst i Svanninge, hvor hun døde 6. November 1706.

II A 2. PEDER BARFOD var den første lutherske Præst til Viks-næs paa Lolland, var der fra 1536 eller 37 til 1569. Ægtefælle og Børn kendes ikke.

II A 3. JENS BARFOD var Herredsfoged i Vester Herred. Ægtefælle og Børn kendes ikke.

II A 4. SØREN BARFOD levede endnu 1558. Vi ved ikke, hvad han var, og Ægtefælle og Børn kendes ikke.

II A 5. JOHANNE BARFOD var 1533 gift med Per Knudsen i Søndersthoved. Mere vides ikke.

II A 6. GORIDT BARFOD var 1533 gift med Thomas Kristensen i Kvong. Mere vides ikke.

LAURITS (LARS) BARFOD (III A 1), (se foran) havde vist følgende Børn, skønt sikkert er det ikke. Det er muligt, at nogle af dem er Børn af hans Brødre; kun de, der kaldes Lauritsen eller Lauritsdatter, er sikkert hans egne Børn. De, der her bliver Tale om, er: Gjertrud, Peder, Jakob, Niels og Klaus.

IV B 1. GJERTRUD LAURITSDATTER BARFOD var vist hans ældste Barn. Hun døde 1. November 1641, 81 Aar gammel, saa hun maa være født 1560. Hun blev gift med Præsten Jørgen Jørgensen til Grimstrup, og han tog hendes Navn og kaldte sig J. J. Barfod. De havde vist flere Børn, af hvilke en tog Navnet Barfod, nemlig:

V B 1. POUL JØRGENSEN BARFOD, som 5. April 1601 blev Præst til Øsse og Næsberg og desuden senere blev Provst i Skads Herred og døde der som Jubellærer 10. Marts 1654. Han skrev sig ogsaa gerne Poul Jørgensen Øsse. Han blev 21. Juni 1602 gift med sin Formands Datter Anna Lambertsdatter Riber, som døde 8. Januar 1654, 74 Aar og 10 Maaneder gammel; hun var altsaa født i Marts 1579. Deres 2 Børn (om de havde flere, ved vi ikke) tog ogsaa Navnet Barfod.

VI A 1. LAMBERT POULSEN BARFOD (som dog ogsaa kaldte sig L. P. Øsse efter sin Fødeby) blev Præst til Thorstrup og Horne 1645 og døde der 14. Juni 1672. Han var 2 Gange gift: 1) med Inger Jensdatter, f. 1624, d. 4. Januar 1660, 2) med Anne Gertsdatter

ter, f. 1630, d. 1664. Af hans Børn døde de 6 som smaa: Karen, Ane, Maren, Poul, Iver og Gert; kun 2 overlevede ham:

VII A 1. KAREN LAMBERTSDATTER BARFOD, som ~~simelig~~
blev gift med Faderens 2 Eftermænd: 1) Hr. Gregers Iversen Krabbe, d. 27. Marts 1675, og 2) Hr. Kristen Mortensen Friis, d. 4. Juni 1695.

VII A 2. LAURITS LAMBERTSEN BARFOD (som efter sin Fødeby ogsaa kaldte sig L. L. Thorstrup) blev 1677 Præst til Lydom og Lonne, hvor han døde 1681. Hans Hustru kender vi ikke; men han havde Datteren Inger Lauritsdatter Lydom, f. 1679, som 4. September 1727 blev gift med Kristen Andersen Friis, Degen i Sønder Omme og Hoven. Hun døde 21. August 1732, han 6. December 1755.

VI A 2. KAREN POULSDATTER BARFOD, f. 1612, gift med Faderens Eftermand Mads Mortensen Morsing; hun døde som Enke 14. April 1693.

IV B 2. PEDER BARFOD (kaldet Peder Skriver) var Herredsskriver i Vester Herred og boede i Allerup. Han blev gammel og svag, og 16. Maj 1640 forpligtede Præsten Knud Barfod i Sneum sig til at underholde ham og hans Hustru deres Levetid imod, at Sønnen Laurits Pedersen Barfod aarligt skulde give Knud 10 Rrigsdaler til Hjælp. Hvad Peders Hustru hed, og hvornaar de døde, vides ikke. De havde Sønnen:

V C 1. LAURITS PEDERSEN BARFOD var allerede 1636 sin Faders Efterfølger som Herredsskriver og boede i Allerup, men flyttede senere, dog før 1644, til Roust i Grimstrup Sogn og havde sine Forældre boende hos sig. Hvornaar han døde, ved vi ikke; men den 26. August 1556 klager hans Enke Ane Lauritsdatter over sin Fattigdom paa Grund af sin Mands „Forseelser og Misgerninger“, saa Øvrighed og Kreditorer har taget alt, hvorfor hun ansøger om gode kristne Menskes Hjælp. Vi kender ingen Børn.

IV B 3. JAKOB BARFOD var Herreds foged i Hammerum Herred og boede paa Bjødstrup i Gjellerup Sogn; ellers ved vi intet om ham, heller ikke, hvem hans Hustru var. Han havde 2 (maaske 3) Sønner og 2 Døtre:

V D 1. HENRIK JAKOBSEN BARFOD blev Student fra Frede-

riksborg Skole 1634 og blev senere Præst til Årstad og Asige i Skaane; der skrev han sit Navn Hindric Barfoth og blev Stamfader til hele den store svenske Gren af Slægten. Han døde ca. 1680 og var gift med Christiana Grim, med hvem han havde 3 Sønner og 1 Datter, som alle blev i Sverige.

V D 2. INGER JAKOBSDATTER BARFOD, f. 1623, d. 1672, blev gift med Peder Jensen, der efter sin Svigerfader blev Herredsfoged i Hammerum Herred. Det synes, som han tidligere har været Forvalter paa Bygholm ved Horsens. Der var mindst 2 Børn, der bar Navnet Pedersen.

V D 3. APOLLONIA JAKOBSDATTER BARFOD blev 2 Gange gift: 1) med Kristen Andersen, Præst til Sunds, d. 1670, 2) med hans Eftermand Stefan Olufsen.

V D 4. KNUD JAKOBSEN BARFOD blev 1672 Herredsfoged i Hammerum Herred og boede paa Bjødstrup.

V D 5. NIELS BARFOD, som ellers er ukendt, var vist ogsaa en Søn af Jakob Barfod.

IV B 4. NIELS LAURITSEN BARFOD blev Præst til Nørre Nebel 1592, ordineret 30. April, og var der til sin Død 16. December 1613. Hans Søn var:

V E 1. LAURITS NIELSEN BARFOD, som blev Præst til Lydom og Lønne, vist 1634, og døde der i Slutningen af 1653. Han var Student fra Roskilde Skole 1620 og blev gift med Anna Jensdatter. Af hans Børn har vi Navnene paa: Maren, Anna, Ellen Margrete, (som døde paa Sønderris 1723, 81 Aar gammel), Jens og Kristen. Men vi ved aldeles intet om de fleste af dem. Kun følgende:

VI B 1. JENS LAURITSEN BARFOD (kaldes stundum Jens Lydom efter sin Fødeby) blev Præst til Kvong og Lyne 18. Maj 1671. Han var født 1643 og døde 1688. Han blev 20. Oktober 1685 gift med Sophie Sørens datter, f. 1662, død 1688, 5 Maaneder efter Mandens Død, efter en Tvillingfødsel. Børnene døde omrent samtidig, men blev dog døbte HANS BARFOD og JENS BARFOD.

IV B 5. CLAUS BARFOD blev 1595 Kapellan hos Knud Barfod til Sneum og Tjæreborg (III A 3), Sognepræst sammesteds inden 1619 og

døde der 1. Juli 1641. Han var gift med en Maren. Under ham mageskiftedes Præstegaarden i Sneum 1621 med en Bondegaard i Allerup. Paa Sneum Kirkes Prædikestol staar: Hr. Claus Barfod 1604. Ved den store Vandflod 1634 led han og hans Nabopræster betydeligt, „saa at en Del have mistet baade Huse, Boskab, Kvæg og andet, som de havc haft, en Part en ringe Del igen beholdt“, hvorfor der udkom Befaling til de andre Præster i Stiftet om at komme dem til Hjælp. 8 Aar efter hans Død, 6. November 1649, tog hans Arvinger i Skads Herreds Thing Thingvidner paa, „at salig Hr. Claus Barfods Hus og Allerup Præstegaard 1634, 35, 36 og 37 med Gespenst eller Spøgelse har været med beladen og desmidlertid dermed haardeligen været anfægtet, hvoraf han baade selv med Hustru og Børn blev tribuleret, saavel som andre, hans Hus besøgte, saa og led stor Skade paa hans Formue, Gods, Bøger og Breve, som en Part deraf blev kastet paa Ilden og opbrændt, en Part i andre elendige Maader blev ruineret og ilde medhandlede, saa der tadt og ofte i de fornævnte Aaringer maatte holdes Vagt i Huset for Ildebrands Skyld.“ Der var vist mange Børn. Der nævnes ialt 6 i Skads Herreds Thingbog 1649; men vi kender meget lidt til de fleste af dem. De Børn, som nævnes i Thingbogen 7. August 1649, er følgende:

V F 1. INGVARD CLAUSEN BARFOD kendes ikke videre, kun at han blev Bonde i Skads Herred.

V F 2. NIELS CLAUSEN BARFOD, som blev Student i Odense 1639, og som 1641 har skrevet sit Navn i Degnestolen i Sneum, hvor hans Fader og senere hans Broder Knud var Præst, og i Hesselager Kirkes Degnestol, hvor hans Broder Laurits var Præst; men ingen af disse Steder kan han have været Degn. Han døde allerede 1649.

V F 3. ANNE CLAUSDATTER BARFOD, som var gift med Niels Nielsen i Skadst.

V F 4. INGEBORG CLAUSDATTER BARFOD, som var gift med en Niels og havde Sønnen Ivar Nielsen i Houmb. Hun døde i Sneum Præstegaard 29. Maj 1620.

V F 5. LAURITS CLAUSEN BARFOD (skrev sig stundum Barfoed), f. 1596 i Allerup Præstegaard i Sneum Sogn (hvorfor han ogsaa kalder sig Laurits C. Sneum), blev Student fra Ribe Skole 1617, blev

Hører ved samme Skole, Bakkalaureus 1620. Han blev 1622 Kapellan i Hesselager paa Fyen og 1629 Sognepræst der, hvor han allerede døde 1634. Bispen kalder ham en særlig dygtig Præst. Han var gift med Mette Nielsdatter, f. 1601 og d. 1681, Datter af Præsten Hr. Niels til Dalby og Stubberup paa Hindsholm og Hustru Maren. Hun giftede sig efter Barfods Død med Eftermanden Peder Christiansen Humble. Hun havde vist følgende 2 Sønner og 2 Døtre med Barfod:

VI C 1. EDLE BARFOD, f. 1624, d. 1636.

VI C 2. MAREN BARFOD, gift 1) med Otto Rasmussen, Præst i Rønninge og Rolsted, d. 1685, 2) med hans Eftermand Magister Mads Bertelsen Thrane, d. 1702.

VI C 3. PEDER LARSEN BARFOD var rimeligvis ogsaa en Søn af Laurits C. Barfod i Hesselager. Han var Landsskriver paa Bornholm, muligvis Borgmester i Rønne. Han udmaerkede sig under Svenskekri- gen 1657—60 ved med stor Dristighed at bringe Viktualier fra Bornholm til Kjøbenhavn, hvorfor Frederik III 10. August 1659 gav ham „tre meget rare Sølvpokaler“, og i et Gavebrev af 20. August 1659 gav Kon- gen ham „60 Rigsdaler aarlig i hans Livs Tid at nyde“ og „desforuden Skatten af en af de største Gaarde her paa Landet (Bornholm) aarlig udi hans, hans Kones og et af hans Børns Livstid at nyde“. Dette Gave- brev blev 29. August 1670 stadfæstet af Christian V og 4. December 1700 af Frederik IV. Den Gang var Peder L. Barfod dog død, hvornaar ved vi ikke. Det siges af Stadskaptajn Claus Funch, at han var „udi meget nær Familie med Hr. Admiral Barfod“. Hans Hustru og Børn kende vi ikke.

VI C 4. CLAUS LAURITSEN BARFOD, f. i Hesselager 1632, var kun 2 Aar, da hans Fader døde, men fik sikkert Stedfader inden et Aar. Han blev Student fra Odense Skole 1653 og blev Præst til Fraugde 1660 og Provst i Aasum Herred 1685. Han var en brav og dygtig Mand, men var temmelig svag, saa han allerede 1695 maatte have sin Søn Christen til Kapellan; han døde 5. April 1698. Han opbyggede næsten hele Præ- stegaarden i Fraugde, og han anskaffede den lille hvide Flaske, som indtil midt i forrige Aarhundrede brugtes ved Sygeberettelser i Sognet, og som kaldtes „Barfods Flaske“. Den fandtes endnu 1844, men er nu forsvunden. Han blev 4. Juni 1661 gift med Karen Christens- datter Braad, Datter af Præsten Christen Olufsen Braad og Hustru

Anna Christensdatter. Hun overlevede Barfod og levede endnu 1707; men hendes Dødsdag kendes ikke. Med hende havde Barfod følgende 6 Sønner og 5 Døtre:

VII B 1. LAURITS CLAUSEN BARFOD, f. 10. April 1662, d. 11. Maj 1663.

VII B 2. EDLE KATRINE BARFOD, f. 9. September 1663, d. i Juli 1694. Hun blev gift 12. Januar 1687 med Hans Hansen Bolting, Ejær af Ferridslevgaard i Rolsted Sogn, d. i August 1694. De havde fire Børn, af hvilke de to yngste døde som smaa. Den næstældste var født 1688 og døbt Klaus Barfod Hansen Bolting, men kaldes baade 1698 og 1707 „Korporal Klaus Barfod“ og har da kaldt sig ikke Bolting, men Barfod. Det er muligt, at fra ham nedstammer en Del Barfoder, som dog ikke kendes.

VII B 3. CRISTEN CLAUSEN BARFOD eller BARFOOD, f. 6. Januar 1665, blev Student fra Odense Skole 1684, ordineredes 17. November 1695 som Kapellan hos sin Fader i Fraugde og blev sin Faders Eftermand i Fraugde 1698, men døde allerede i Maj 1707, kun 42 Aar gammel. Han blev 1698 gift med Karen Vinding, f. 1669, d. 1739, Datter af Kancelliassessor Peder Hansen Vinding til Lammehave og Hustru Susanne Hahne. 3 Maaneder efter Barfods Død giftede hun sig med hans Eftermand Jørgen Christian Bang, f. 1683, d. 1738. Med Barfod havde hun følgende 5 Sønner og 1 Datter:

VIII A 1. CHRISTOFFER BARFOOD, f. 1699, d. 15. Maj 1705.

VIII A 2. ELSE KATRINE BARFOOD, f. i Sommeren 1700, Stammoder til Kvindelinien (se nedenfor).

VIII A 3. THOMAS BARFOOD, f. 1701, Stamfader til Mændslinien (se nedenfor).

VIII A 4. CLAUS BARFOODT, f. 1703, lagde sig efter Farmasien og blev Apothekersvend. Han drog udenlands og kom til Zossen i Mark Brandenburg, hvor han 1741 eller 42 blev gift med Enken Madame Marie Køhnsin, vist Apothekerinde, hvis Apothek han har bestyret. Nu blev han selv Apotheker og senere ogsaa Borgmester i Zossen. Ellers er han os ubekendt. Hans Børn fortyskede Navnet og kaldte sig Barfuss, og rimeligvis nedstammer den i det 18. Aarhundrede kemiske og tekniske Forfatter F. W. Barfuss i Sachsen fra ham. En HANS

HERMAN BARFOED, som blev konfirmeret i Nyborg 2. Oktober 1757, kan være en Søn af Claus B., der er kommen i Pleje hos sin Farbroder Knud B. i Nyborg, som tog sig meget af Familiens Ungdom.

VIII A 5. PEDER VINDING BARFOOD, f. 1704, d. 1705.

VIII A 6. KNUD BARFOOD, f. 3. April 1706, kom 1721 i Apothekerlære hos Peter v. Westen i Odense og efter dennes Død hos Sønnen Joh. Christoffer v. Westen og var der til 1728; derpaa kom han til Apotheker Claus Seidelin i Nykøbing F.; men Rejselysten kom op i ham som i Broderen Claus, og han drog til en Apotheker Schultz i Tilse i Preussen, men blev derfra engageret til Rusland og var i 5 Aar paa de to kejserlige Hof-Apotheker i Moskwa og i St. Petersborg. Det var i mange Henseender drøje 5 Aar, og, da han fik endt sit Engagement, drog han atter til Tyskland, til Raads-Apotheket i Ultzen i Hanover og derfra til Braunsweig, men vendte endelig ved Paasketid 1741, efter 10 Aars Fraværelse, tilbage til Danmark og blev Provisor hos Kancelliraadinde Holmsted paa Apotheket i Nyborg, hvilken Stilling han beholdt til sin Død d. 23. Oktober 1761. Han var bestandig ugift; men han viste stor Kærlighed mod sin Slægt, navnlig mod Ungdommen, for hvem han i mange Maader blev som en Fader. Navnlig kunde hans Søster Else Katrines og hans Broder Thomas's Børn tale med derom; ligesom vi allerede har omtalt, at en af hans Broder Claus's Sønner Hans Herman Barfoed, om hvem vi forøvrigt intet mere ved, rimeligvis er blevet optagen i hans Hjem. Han blev til Velsignelse for sin Slægt.

VII B 4. LAURITS CLAUSEN BARFOD, f. 4. November 1666, rejste udenlands inden Faderens Død, og der var endnu intet hørt fra ham 1709; han har da rimeligvis været død.

VII B 5. METTE MARIE BARFOD, f. Maj og d. Juli 1668.

VII B 6. Dødfødt Datter 1669.

VII B 7. NIELS CLAUSEN BARFOD, f. August 1671, blev Student fra Odense Skole 1691, har skrevet sit Navn i Fraugde Kirke 1693. Han gav 18. April 1699 Afkald paa sin Arv efter Faderen; men iøvrigt ved vi intet om ham, før vi finder ham som residerende Kapellan i Sparboen, Indreherreds Provsti i Trondhjems Stift i Norge. Her maa han have været Kapellan 1722—28, og han kaldes „en gammel og ensfoldig, men redelig og flittig Mand“. Ellers vides intet om ham.

VII B 8. HANS CLAUSEN BARFOD, f. i December 1672, blev Student fra Odense Skole 1691 sammen med Broderen Niels. Han var 1692—93 mellemste Hører ved Skolen i Nykøbing F., derpaa Hører ved Christianssand Latinskole i Norge, blev Kapellan i Ombli i Christianssands Stift og var 1710—28 Præst til Hvaløernes Præstegjeld i Smaalenene, hvor han ejede Gaardene Gjurød og Sandbrække. Det fortælles, at han selv boede paa Gjurød, medens hans Hustru, hvis Navn vi ikke kender, men som døde 7. Januar 1729, boede i Præstegaarden. De havde 1 Søn og 3 Døtre:

VIII B 1. KAREN HANSATTER BARFOD, som Oktober 1728 blev gift med Thomas Fosgraff, som da var Kapellan paa Hvaløerne; kendes ellers ikke.

VIII B 2. SILLE MARIE BARFOD, som September 1729 blev gift med en Ole Simensen Langkile; kendes ellers ikke.

VIII B 3. EDLE KATRINE BARFOD, f. 1713, gik første Gang til Alters 1729, ellers ukendt.

VIII B 4. NIELS HANSEN BARFOD nævnes første Gang 1730 og boende da paa og ejede Sandbrække, hvorfor han stundum kaldes Niels Sandbrække, saaledes som Lehnsmann 1737. Han var 2 Gange gift: 1) 1730 med Marie Andersdatter Svanskille, 2) 1739 med Dorthe Olsdatter Holte. Ellers vides intet om ham, uden at han havde følgende 3 Sønner og 3 Døtre:

IX A 1. HANS NIELSEN BARFOD, f. 1734, ukendt.

IX A 2. MARIE NIELSDATTER BARFOD, f. 1737, ukendt.

IX A 3. KNUD NIELSEN BARFOD, f. 1739, d. 1740.

IX A 4. MAREN NIELSDATTER BARFOD, f. 1741, blev gift med Ole Christensen Kjørholt, med hvem hun havde 3 Sønner og 1 Datter, som alle døde ugifte paa en Søn nær, som blev gift med sit Søskendebarn KATRINE CHRISTIANSDATTER BARFOD (se X A 1.); de fik ingen Børn, og han faldt i Slaget paa Kjøbenhavns Rhed 1801.

IX A 5. SILLE NIELSDATTER BARFOD, f. 1743, blev gift med en Anders Nielsen Kjølboe og havde med ham mindst 2 Børn: en Søn, som døde ombord paa den danske Flaade, og en Datter, der blev gift med en Revøe.

IX A 6. CHRISTIAN NIELSEN BARFOD, f. 1748, fik Sandbrække

efter sin Fader, men solgte den 1786 og købte Korshavn, hvor han døde 1788. Han var gift med en Datter af Klokker Jakob Larsen Ørdal. De havde 3 Sønner og 1 Datter:

X A 1. KATRINE CHRISTIANSDATTER BARFOD, gift med sin Fætter Kjørholt (se IX A 4.).

X A 2. NIELS CHRISTIANSEN BARFOD, Koffardikaptajn, død barnløs.

X A 3. THOMAS CHRISTIANSEN BARFOD, Koffardikaptajn, kuldsejlede paa Singelø-Fjord. Hvem han var gift med, ved vi ikke; men han havde 2 Sønner, som bortkastede Navnet Barfod:

XI — 1. Christian Christiansen, f. c. 1814, Koffardikaptajn, havde mindst 2 Sønner.

XI — 2. Søren Christiansen, f. c. 1816, Koffardikaptajn, havde mindst 1 Søn.

X A 4. HANS LORENTS CHRISTIANSEN BARFOD, Koffardikaptajn, levede endnu 1844; hans Hustru kender vi ikke; men han havde 5 Sønner og 4 Døtre, som ligeledes bortkastede Navnet Barfod:

XI — 1. Karl Christiansen, f. c. 1816, Kaffardikaptajn.

XI — 2. Amalie Christiansen, f. c. 1818, var gift; men Manden kendes ikke.

XI — 3. Peter Christiansen, f. c. 1820, Styrmand.

XI — 4. Thomas Christiansen, f. c. 1822, Styrmand.

XI — 5. Edvard Christiansen, f. c. 1824.

XI — 6. Jens Christiansen, f. c. 1826.

XI — 7. — XI — 8. — XI — 9. 3 Døtre, fødte i Aarene 1831—38.

Da disse 2 Familier har bortkastet Barfod-Navnet og kalder sig Christiansen, kan vi ikke tage dem op som hørende Barfod-Slægten til, før den yngre Slægt paany antager Barfod-Navnet; der findes nemlig en Del Efterkommere af dem i Norge.

VII B 9. VALBORG BARFOD, f. Maj 1674, var endnu ugift i Slutningen af 1693, men blev senere gift med Jakob Rasmussen til Sanderumgaard.

VII B 10. PEDER CLAUSEN BARFOED, f. November 1677, opholdt sig vist en Del hos Broderen Christen i Fraugde Præstegaard og skrev 1705 sit Navn i Fraugde Kirke; ellers ved vi intet om ham.

VII B 11. ANNA BARFOD, f. Juli 1679, er os helt ubekendt.

V F 6. KNUD CLAUSEN BARFOD blev Student fra Odense 1632, Kapellan hos Faderen i Sneum og Tjæreborg 1638, blev Sognepræst der efter Faderens Død 1641 og var der sikkert til sin Død, som indtraf ca. 1671. Han var 3 Gange gift: 1) med en M a r e n, 2) med en Mette, som døde 1659, 3) med A n e S ø f r e n s d a t t e r R a v n s ø, Datter af Søfren Lambertsen Ravnsø, Præst til Nykirke og Faaborg. 18. August 1663 „tog Knud Barfod Thingsvidne, at han i forgangne bedrøvelige Ufredstid meget og elendig er ruineret, saa Middel og Formue uden en ganske ringe Ting er spoleret og ham frataget, og besynderlig maatte rømme fra Polakkerne og andre og være fra Hus og Hjem noget nær en ganske Sommer, og, siden han kom hjem, faldt han med sine Børn og Hus udi stor Sygdom, laa og rasede nogen Tid haardt angreben, saa man ikke havde troet ham til Livet, og hans Korn en Part ukastet og raadnet paa Jordén, og noget, han var kommet tilpas, kom Polakkerne igen og ilde med ham handlede, saa han i elendig Maade med sine smaa moderløse Børn om Natten, som enhver vel vitterligt er, maatte forløbe Hus og Hjem nogle Dage, ja, barfodet maatte løbe mellem sine Kirker, saa han var en elendig Mand, pløjede og saaede ikke paa det andet Aar, hvilket Vidnerne videre vilde være bestandige, om Behov gøres.“ Det var ikke alene ham, men mange andre jyske Præster, der i Krigens Tid led megen Nød. Af hans Børn kend der vi følgende 3:

VI D 1. MARGRETHE BARFOD var gift med Herman Hansen Turrimontan, som døde 1708 som Sognepræst og Provst i Ombli i Christianssand Stift i Norge. De var barnløse.

VI D 2. CLAUS KNUDSEN BARFOD gik 1653 og 1657 i en Latin-skole, vist i Lemvig, men blev næppe Student. Han blev Degen i Sneum og Tjæreborg og var der 1675. Mere ved vi ikke om ham, kun at hans Søn:

VII C 1. STEFAN BARFOD blev hans Efterfølger som Degen i Sneum og Tjæreborg og var der endnu 1749.

VI D 3. IB KNUDSEN BARFOD eller BARFOED, f. August 1645, Student fra Ribe 1668, Hører ved Ribe Skole, blev cand. theol. før 1683, residerende Kapellan til Vigerslev og Veblinge paa Fyen (med

Ølig i Fastrup) vist 1683, og døde der 1705. En Herremand afhuggede en Dag i Drukkenskab Enden af hans Næse. Han var gift med Sophie Amalie Nim, Datter af Anders Frederiksen Nim, Hospitalsforstænder i Odense. Hun blev 12 Aar gammel gift med Carl Pedersen, der løde som Præst i Allesø 1682, hvorpaa hun ægtede Barfod. Efter hans Død levede hun i yderste Fattigdom, saa Børnene maatte gaa om og ligge i Sognet; men saa flyttede hun med dem til Odense, hvor hun ernærede sig og sine Børn som Jordemoder. Hun levede endnu 1729. Med Barfod havde hun følgende 3 Sønner og 2 Døtre:

VII D 1. KARL BARFOD, Tolder og Strandinspektør i Lolland-Falster med Bopæl i Maribo, hvor han døde i December 1759. Hans første Hustru kendes ikke, men døde September 1743; hans anden Hustru, med hvem han blev gift 27. Oktober 1747, hed Sidse Catharina Krapohl og døde August 1754. Han havde 1 Søn og 4 Døtre (dog vist flere Børn, som vi ikke kender):

VIII C 1. ANNA SOPHIE BARFOD blev 18. November 1740 gift med en Søren Müller.

VIII C 2. METTE SOPHIE BARFOD, Tvilling, født og død 1748.

VIII C 3. IDE MARGRETHE BARFOD, Tvilling, født og død 1748.

VIII C 4. IDE AMALIE BARFOD, f. August 1749, gift 1772 med Pensionist Mikael Jørgensen Brabrand, tidligere Kammertjener hos Enkedronning Sophie Amalie. Med sin Hustru fik han 2.200 Rdl. Hun døde 1776, han 1812. Der var Børn; men disse kendes ikke.

VIII C 5. JENS BARFOD, f. Maj 1751. Han er ellers helt ukendt.

VII D 2. METTE CATHRINE BARFOD blev gift 1) med Pastor Polandt i Mecklenburg, 2) med Byfoged og Postmester Seelandt i Thessin i Schweitz; hun levede endnu som Enke 1740.

VII D 3. IDE AMALIE BARFOD blev 1727 gift med Jens Andersen Giøc, Ejer af Benzonsdal, Etatsraad. Han døde 1772, hun var allerede død forinden. De var rige og meget velgørende og oprettede flere Legater. De var barnløse.

VII D 4. ADOLPH HANS IBSEN BARFOED, f. Juni el. Juli 1693, blev Degn i Norup, Lunde Herred, 1724, blev Student samme Aar, men beholdt sit Degnekald til sin Død 1744. Han var gift med Abigail Margrethe Josiasdatter, f. Oktober 1709, d. 1745 efter et kort

Ægteskab med Barfoeds Eftermand Carl Frederik Gram; hun var Datter af Josias Frandsen Lucas i Klinte. Der var 4 Sønner og 2 Døstre:

VIII D 1. IB BARFOED, f. og død 1728.

VIII D 2. SOPHIE MARIE BARFOED, f. 1729, d. ugift efter 1745, ellers ukendt.

VIII D 3. JOSIAS BARFOED, f. Maj 1732, d. Februar 1737.

VIII D 4. KAREN MORLAND BARFOED, f. November 1734, blev gift 1) 1765 med Jørgen Rasmussen Fangel, Farver i Saks-købing, d. 1771, 2) 1772 med Frederik Schyt fra Bederslev paa Fyen. Hun døde 1807.

VIII D 5. JOSIAS BARFOED, f. Februar el. Marts 1739, var 1762—89 Degen i Ejby og Melby paa Fyen, tog sin Afsked paa Grund af Svaghed og Alder og købte en Gaard i Vissenbjerg, hvor han døde 17. Oktober 1800. Han var ligefrem berygtet for sin Gerrighed. Han blev 1762 gift med Anna Elisabeth Frølich, f. 1743, som allerede døde 1763. Der var, saa vidt vides, ingen Børn.

VIII D 6. JENS MIKAEL BARFOED, f. og d. November 1741.

VII D 5. ANDERS BARFOED, f. i Fastrup 1. November 1695, blev efter Faderens Død opdragen af Geheimeraad Sehesteds Hustru og hans to Søstre. Han blev Student fra Odense 1716 og cand. theol. 1720, blev Præst til Lunde 28. Juni 1721, ordineret 15. August, Præst til Lumby 28. Juni 1731, Provst i Lunde Herred 4. Maj 1741 og døde 29. November 1761. Han blev gift 1) 22. December 1721 med Karen Christensdatter Morland, f. 19. September 1683, d. 9. April 1752, Datter af Christen Morland, Præst ved Frue Kirke i Tønsberg i Norge, 2) 10. April 1753 med Anna Magdalene Bloch, f. April 1728, Datter af Jørgen Bloch, Præst til Næraa og Aarslev i Aasum Herred. Hun flyttede efter Barfoeds Død til Svendborg og blev der gift med Daniel Frederik Kugler, Præst til Brejninge paa Taasinge. Hun døde i Odense. Barfoed havde følgende 7 Sønner:

VIII E 1. CHRISTIAN BARFOED, f. i Lunde September 1723, blev Student 1742 og cand. theol. 1747, men brugte ikke sin Eksamens. Han blev Forpagter paa Nislefgaard, senere paa Uggerslevgaard, købte 1769 Østergaard ved Grenaa, men solgte den 1773. Han var en daarlig Person, arrogant og stolt af sit Adelsskab, men drikfældig og blev til

sidst helt forarmet; han døde imellem 1780 og 1785. Han var gift med en Datter af Provst Marcus Giøe i Nykøbing paa Mors, en daarlig Kvinde, hvem Svogerens Hans Arendt Barfoed kaldte „en slem arrig Mær“. Vi kender af deres Børn 3 Sønner og 2 Døtre:

IX B 1. KAREN BARFOED, f. 25. April 1757, ellers ukendt.

IX B 2. IDA AMALIE BARFOED, f. 14. Juli 1758, blev gift med Thomas Hvaass, Præst i Vilsted; ellers ukendt.

IX B 3. JENS BARFOED, f. 14. November 1760, Forvalter hos en Morbroder paa Gjedesdal, upaalidelig som Faderen og maatte gaa fra Forpagtningen, ugift.

IX B 4. MARCUS GIØE BARFOED, f. 24. September 1765, lærte Handelen og var en kort Tid Købmand, kom til Vordingborg, hvor han levede i trange Kaar, men kom saa paa et Legat til Præstø Amts Sygehus ved Næstved, hvor han døde 11. Oktober 1833, ugift.

IX B 5. ANDREAS BARFOED, f. 29. Maj 1769, d. ung.

VIII E 2. CARL FREDERIK BARFOED, f. i Lunde 24. Februar 1725, blev Student 1742, cand. theol. 1748, var flere Aar Huslærer og Informator paa forskellige Steder, men blev saa Præst til Fodby 26. Oktober 1759, til Vallensved 1762, hvor han døde 3. April 1775. Han fik et godt og hæderligt Eftermæle. Han blev i Oktober 1760 gift med Charlotte Bang, f. i Lumby 25. Februar 1725, Datter af Rasmus Pedersen Bang, Degn i Lumby, og Anna Cathrine Pedersdatter Hellevad; hun døde som Enke i Roskilde 1802. Der var følgende 4 Døtre:

IX C 1. IDA AMALIE BARFOED, f. 24. Juni 1761, blev gift i Roskilde med Morten Munch, den Gang Kapellan, senere Præst i Taarnborg, d. 1791. Hun døde i Roskilde 21. September 1833. De havde 3 Børn.

IX C 2. Dødfødt Tvillingsøster til foregaaende.

IX C 3. VIBEKE BARFOED, f. 9. November 1762, d. ugift i Aarhus 1838.

IX C 4. KAREN MORLAND BARFOED, f. 7. Maj 1764, blev gift i Roskilde 29. August 1781 med Niels Kirchemore Bechmann, da Kapellan ved Aarhus Domkirke, blev senere Præst der, samt Stiftsprovst og døde 6. April 1816. Hun døde i Aarhus 29. Oktober 1840. Der var kun 1 Datter, der var Dværg.

VIII E 3. JØRGEN ANDREAS BARFOED, f. i Lumby Januar 1754, blev Student 1770, Huslærer i Raklev, i Randers og paa Overgaard indtil 1787, blev cand. theol. 12. Januar 1790, residerende Kapellan til Strandby, Bjørnsholm og Malle 1790, Sognepræst til Romdrup og Klarup i Flæskum Herred 26. Oktober 1798 og døde der 10. September 1811. Han var gift med Maren Guldager, f. 19. Marts 1775, d. 1812, Datter af Niels Guldager, Præst i Allerup. Der var ingen Børn.

VIII E 4. JENS BARFOED, f. 1755, d. et Par Timer gammel.

VIII E 5. JENS BARFOED, f. 2. April 1756, var først Bager og derpaa Skoleholder paa Lolland. Han blev gift 26. November 1779 med Christine Kragh, Datter af Møller Kragh i Bjerne Mølle ved Nyborg. Med sin Hustru fik han Møllen, men kom i Proces med Svigerfaderen og Svogrene angaaende Renter og Afdrag, som han ikke betalte, hvorfor han maatte forlade Møllen 1784 eller 1785. Senere var han omvandrende Skolehjælper og Bagersvend. Fra Konen blev han skilt, og hendes senere Skæbne kendes ikke. Selv blev han til sidst omstrefjende Betler og døde som saadan i Højerup paa Fyen 24. Februar 1797. Der var 1 Søn og 2 Døtre:

IX D 1. SARA BARFOED, f. 1778 (Aaret før Forældrenes Bryllup), blev gift med Degnen Brum i Væggerløse, som døde i 1840-erne. Hun overlevede ham, men hendes Dødsdag kender vi ikke.

IX D 2. ANNA MAGDALENE BARFOED, f. 11. September 1780, d. ugift inden 1811.

IX D 3. ANDREAS GOTFRED BARFOED, f. 19. September 1783, d. 3. April 1784.

VIII E 6. HANS BARFOED, f. og d. Januar 1757.

VIII E 7. HANS ARENDT BARFOED, f. 4. December 1757 (den eneste af disse Sødkende, som nu har mandlige Efterkommere), blev Student i 1770-erne, men fik paa Grund af Fattigdom aldrig Embedseksamen. Han var flere Aar Huslærer hos Pastor Friis i Marslev, blev 1789 Kateket ved Sct. Knuds Skole i Odense, et Par Aar efter Klokker ved Frue Kirke og Lærer ved Frue Skole i Odense, tog sin Afsked paa Grund af Svagelighed og døde 24. Juli 1834. Han var en god og brav og agtet Mand. Han var 2 Gange gift: 1) 21. August 1793 med Elisabeth Dorthea Christence Langeland, f. i Korsør 1. Sep-

tember 1773, d. i Barselseng Maj 1798, Datter af Mads Pedersen Lange-land, 2) 25. Maj 1799 med Anna Cathrine Kisbye, f. i Odense 7. April 1771, d. hos sin Søn Anders Mathias Barfoed i Allerup Præstegaard 22. Februar 1858, Datter af Morten Kisbye, Klokker ved Sct. Knuds Kirke i Odense. De havde 5 Sønner og 4 Døtre:

IX E 1. ANNA MAGDALENE BARFOED, f. 15. September 1794, var Jomfru hos Komtesse Reventlow i Odense, d. ugift Februar 1861.

IX E 2. ANDERS MATHIAS BARFOED, f. 3. December 1796, d. September 1797.

IX E 3. Dødfødt Datter, Maj 1798.

IX E 4. JOHANNE DORTHEA BARFOED, f. 5. Februar 1800, d. 1873, blev 3. August 1827 gift med Hans Christian Crone, f. 1797, d. 1890, Skolelærer i Langtved i Flødstrup Sogn. Der var 10 Børn.

IX E 5. ANDERS MATHIAS BARFOED, f. 27. November 1801, blev Student fra Odense Skole 1820, cand. theol. med Laud 18. Juli 1825, var Huslærer hos Justitsraad Lange paa Ørbækslund 1825—29, blev 31. December 1829 Sognepræst til Ølby, Asp og Fousing i Ribe Stift, ordineret i Odense 12. Marts 1830, Sognepræst til Sandager og Holevad paa Fyen 10. September 1836, til Allerup og Davinde paa Fyen 1850, tog sin Afsked 5. Oktober 1877 og døde i Odense 3. Juli 1883. Han blev gift i Odense 9. Juli 1830 med Sophie Margrethe Hempel, f. i Odense 9. Juli 1804, d. i Sandager 28. November 1843, Datter af Bogtrykker og Raadmand, Cancelliraad Søren Hempel og Hustru Frederikke Kirstine Kisbye, Søster til Barfoeds Moder. Der var 5 Sønner og 2 Døtre:

X B 1. SØREN HANS ARENDT BARFOED, f. 9. og d. 20. Maj 1831.

X B 2. FREDERIKKE CATHRINE BARFOED, f. 16. September 1832, d. 5. August 1891. Hun blev 16. November 1860 gift i Allerup med Klædefabrikant, mangeaarigt Byraadsmedlem Søren Hempel i Odense, f. 21. April 1832 i Assens, d. i Odense 11. Maj 1908, R. af D., Søn af Cancelliraad, Distriktslæge Hempel i Assens og Hustru Johanne Brandt. Der er 2 Døtre:

XI — 1. Johanne Sophie Hempel, f. i Odense 28. August 1861, blev 23. Oktober 1888 gift med Kaptajn Ejgil Jørgensen i Odense, f. i Kulle-

rup 3. April 1865, R. af D. 19. Oktober 1910, Søn af Lærer og Gaardejer i Kullerup ved Nyborg Thomas Peter Henrik Jørgensen og Hustru Maren Cathrine Larsen. De har 5 Sønner.

XII — 1. Eiler Hempel-Jørgensen, f. i Odense 22. Juli 1889, Læge i Nexø.

XII — 2. Preben Søren Hempel-Jørgensen, f. i Odense 13. December 1890, Læge i Valby.

XII — 3. Johannes Hempel-Jørgensen, f. i Odense 4. November 1892, Korpslæge i Sønderborg.

XII — 4. Frederik Hempel-Jørgensen, f. i Odense 8. September 1895, Kaptajnlnøjtnant i Flaaden.

XII — 5. Aage Hempel-Jørgensen, f. i Odense 17. Juli 1902.

XI — 2. Elisabeth Hempel, f. i Odense 3. April 1865, d. i Klampenborg 7. Marts 1914. Hun blev 25. Maj 1899 gift med fhv. Byfoged paa Sct. Thomas Halvor Hansen, f. 29. April 1853 i Nykøbing F., d. 14. Januar 1925 i Charlottenlund, Søn af Fabrikbestyrer i Nykøbing F. Niels Hansen og Hustru Ellen Larsen. Der er 1 Søn og 1 Datter:

XII — 1. Frederikke Hempel-Hansen, f. 11. Februar 1902, Student.

XII — 2. Axel Hempel-Hansen, f. 20. Januar 1904, stud. mag.

X B 3. HANS ARENDT BARFOED, f. 25. November 1834, blev Student fra Odense Skole 1855, cand. theol. med Haud I 28. Juni 1861, var Huslærer hos Pastor Becker i Pedersborg 1862—64, Lærer ved Vor dingborg Realskole 1866—69, personel Kapellan i Gjern og Skinnerup 15. Januar 1871, Sognepræst til Sønder og Nørre Onsild 22. Februar 1873, til Føns og Ørslev paa Fyen 5. Juni 1890, tog sin Afsked paa Grund af Svagelighed 31. December 1908 og døde i Middelfart 6. November 1910. Han var en ridderlig, god og hjælpsom Mand. Han var 2 Gange gift: 1) i Hobro 21. September 1886 med Elisabeth Gjessing, f. i Sønder Onsild 14. Juli 1864, d. i Føns 12. December 1890, Datter af Peter Holger Gjessing, Sognepræst til Sønder og Nørre Onsild, og Hustru Ane Johanne Magdalene Ernst, 2) i Ørslev 4. August 1896 med Marie Kirstine Benzon Hansen, f. 25. Maj 1864 i Gjel sted, Datter af Lærer og Kirkesanger Lorents Peter Benzon Hansen i Ørslev og Hustru Sophie Jepsen. Der var 2 Sønner og 2 Døtre:

XI A 1. JOHANNE SOPHIE AMALIE BARFOED, f. i Nørre Onsild 22. Juli 1888, ugift.

XI A 2. ELISABETH ARENDSE BARFOED, f. i Føns 29. November 1890, d. ugift 22. Februar 1919.

XI A 3. HANS PETER ANDERS AHRENDT BARFOED, f. i Føns 13. Juni 1897, Landmand, Forvalter hos en dansk Forpagter i Vaires sur Marne i Frankrig.

XI A 4. ANDREAS AHRENDT BARFOED, f. i Føns 16. Oktober 1898, Student fra Odense 1917, studerede Theologi, men døde 8. Juli 1920.

X B 4. SØREN HEMPEL BARFOED, f. 6. November 1836, d. 21. Februar 1858 i Allerup Præstegaard efter en langvarig Brystsygdom; han var Skibskonstruktør og ugift.

X B 5. SOPHUS CHRISTIAN BARFOED, f. 12. Maj 1838, d. ugift.

X B 6. ANDREA MATHILDE BARFOED, f. 1. Februar 1841, blev 12. Maj 1893 gift med sin Svoger Søren Hempel (se X B 2.), lever endnu i Odense. Der var ingen Børn.

X B 7. MORTEN CHRISTIAN BARFOED, f. i Sandager 31. Maj 1842. Han blev 1862 Handelsbetjent, men tog polyteknisk Eksamens 1873 og var 1873—87 Assistent hos Stadsguardeinen i Kjøbenhavn, blev 1889 Lærer ved teknisk Skole i Odense, men døde ugift i Aarup 10. November 1893.

IX E 6. HANS NICOLAJ GUNDERMANN BARFOED, f. 12. November 1803, d. 12. December 1815.

IX E 7. MORTEN FREDERIK BARFOED, f. 25. Oktober 1805, blev Uhrmagersvend, derpaa kst. Organist ved Frue Kirke i Odense, dernæst Underofficer i København, endelig Gartnerkarl paa Hvidkilde. Han var ugift og døde blind 8. Juni 1899, vist i Allerup.

IX E 8. AMALIE CHRISTIANE BARFOED, f. 3. August 1809, kom i Huset hos Broderen Anders Mathias Barfoed, først i Sandager, saa i Allerup og sidst i Odense. Hun var i 50 Aar en trofast Støtte for Broderen og hans Børn; hun døde ugift 4. Februar 1880.

IX E 9. AHRENDT KATARUS GEORG BARFOED, f. 7. November 1813, blev Farmaceut, men fik ikke Eksamens, arbejdede efterhaanden paa Apothekerne i Nyborg, Holbæk, Skive, Holstebro, Egernførde og Skanderborg. Han skal senere været gaaet til Søs; men hans Skæbne kender vi ellers ikke.

Den senere Mandslinie.

VIII A 3. THOMAS BARFOOD, f. Juli 1701 i Fraugde Præstegaard, var knap 6 Aar, da hans Fader døde, men fik inden Aarets Udløb en god Stedfader. Han blev Student fra Odense 1719 og cand. theol. med Laud 21. Februar 1724, opholdt sig de følgende Aar i Kjøbenhavn, men blev 1728 Præst i Hasle-Skejby-Lisbjerg i Aarhus Stift, ordineret i Aarhus 29. Oktober; han døde i Hasle Maj 1743, ikke fyldt 42 Aar. De sidste Aar var han svag og holdt Kapellan. Han var et godt begavet Menseske, og Biskop Ocksen i Aarhus sagde om ham: „Jeg vilde ønske, at alle Præsterne i mit Bispedistrikt besad den Lærdom, som Hr. Thomas Barfood i Hasle, saa havde jeg overalt dygtige og lærde Præster.“ Han var ogsaa digterisk begavet og skrev flere Salmer og Lejlighedsdigte. Han var en from, men tungsindig Mand, som søgte sin Tilflugt og Trøst i Bibelen, og som døde med Bibelen i Haanden. Han blev 1729 gift med Anna Margrethe Starch, f. i Kalundborg 1707, d. December 1771, en Datter af Christen Starch, som først var Rektor i Kalundborg, siden Sognepræst til Hyllinge og Lyngby. Efter Barfoods Død flyttede hun til Roskilde, hvor hun levede i yderlig Fattigdom til sin Død, kærligt hjulpen af sin Svoger Knud Barfood (se VIII A 6). De havde 2 Sønner og 6 Døtre:

IX F 1. CHRISTIANE JACOBA BARFOOD, f. Juli 1730. Om hende ved vi intet.

IX F 2. CATHRINE MARIE BARFOOD, f. 18. November 1732, d. Januar 1733.

IX F 3. MARGRETHE BARFOOD, f. 20. Maj 1735, skrev sig senere Barfoed. Hendes Farbroder Knud Barfood tog sig af hende, og hun blev derfor konfirmeret i Nyborg 1750. Hun kom senere i Huset hos sin Broder Christen og døde ugift hos ham paa Strynø imellem 1785 og 90. Hun var en stille og rolig, men tungsindig Natur.

IX F 4. CHRISTEN THOMSEN BARFOOD, f. 5. Oktober 1736 (se næste Side), skrev sig senere Barfoed.

IX F 5. SUSANNE BARFOOD, f. 1738, d. 1742.

IX F 6. FREDERIKKE BARFOOD, f. 1739, d. 1742.

IX F 7. SØREN BARFOOD, f. og d. 1740.

IX F 8. BIRGITTE BALSLØV BARFOOD, f. og d. 1742.

IX F 4. CHRISTEN THOMSEN BARFOED (se foran), f. 5. Oktober 1736. Han var kun $6\frac{1}{2}$ Aar gammel, da hans Fader døde. Han flyttede da med sin Moder til Roskilde. Hun havde tre levende Børn hos sig og levede i stor Fattigdom. Hun var en omhyggelig, men meget streng Moder. 10 Aar gammel blev han sat i Roskilde Skole, hvorfra han blev Student 1756. Som fattig Præsteson fik han baade Kommunitetet og Regensen i Kjøbenhavn og blev cand. theol. med Haud 1759. Derpaa levede han af Informationer, samt holdt Froprædiken og Ugeprædiken i Vor Frue Kirke, indtil han 25. November 1773 blev residencende Kapellan i Slangerup og Uvelse, ordineret 13. Maj 1774. Han blev Sognepræst til Strynø i Fyens Stift 22. Maj 1776, hvorfra han 15. Februar 1793 blev Sognepræst for Sct. Jørgens og Sørup Menigheder ved Svendborg, hvor han var til sin Død 3. November 1807. Han var en meget høj Mand med kroget Næse og skarpe Træk. Han var en dygtig og nidkær Præst med gode Evner. I sin Ungdom var han en yndet Studenterdigter, og man sang hans Viser, som man senere sang Plougs og Hostrups, og han var almindelig kendt som saadan ogsaa uden for Studenterverdenen. Senere som ældre Præst greb han hellere Salmetonen. Han var 2 Gange gift: 1) i Aagerup 29. Juni 1774 med Cathrine Elisabeth Hoyer, hendes Fødselsdag kender vi ikke, Datter af Johannes Hoyer, Sognepræst til Ry og Sonnerup, og Hustru Maren v. Essen. Han fik 2 Sønner og 4 Døtre med hende, for hvem hun var en øm og omhyggelig Moder. Hun var desuden en alvorlig og religiøs Kone, der holdt sine Børn til daglig Bibellæsning. Men i sit sidste Leveaar var hun næsten sindssyg, svag baade paa Sjæl og Legeme, maatte næsten bestandig holde Sengen, og hendes nedtrykte Sind havde kun faa lyse Øjeblikke. En Søndag Morgen i Marts 1793 listede hun sig stille op af Sengen og fandt sin Død i Havets Bølger. Barfoed giftede sig 2) med Sophie Hansen, f. 17. September 1745, Datter af Forpagter Niels Hansen og Hustru Cathrine paa Egeskov, og hun var Enke efter Barfoeds Formand i Sct. Jørgens Jens Henrik Krarup, med hvem hun havde 4 Børn; med Barfoed havde hun ingen Børn. Dette sidste Ægteskab var et Fornuftgiftermaal; hun var formuende, og B. havde ikke Raad til at give hende Enkepension. Forholdet mellem dem var derfor køligt, men fredeligt, og hun døde Juni el. Juli 1806 uden at

savnes af Mand eller Stedbørn. Hans 6 Børn med den første Hustru var:

X C 1. ANNA MARGRETHE BARFOED, f. i Slangerup 20. April, d. 26. Maj 1775.

X C 2. POULINE ABRAHAMINE BARFOED, f. paa Strynø 22. Maj 1776, blev 1808 gift med Gummie Graae, Forpagter paa Egelykke paa Langeland, senere Ejer af Juliegaard ved Skaarup, til sidst af Brendeskov Mølle ved Svendborg. De havde 4 Børn.

X C 3. CHRISTIANE BARFOED, f. paa Strynø 24. Marts 1779, d. 17. Maj 1828, blev gift med Købmand Rasmus Peter Rasmussen i Svendborg, f. 10. November 1776, d. som Færgemand paa Fejø 30. Januar 1824, og havde med ham 6 Børn.

X C 4. THOMAS BARFOED, f. paa Strynø 10. Maj 1780. Hans Lyst var at gaa til Søs; men det vilde hans Fader ikke tillade, han vilde have ham til Studeringerne. Han blev privat undervist i Hjemmet, blev Student 1800 og cand. theol. med Haud 8. Oktober 1805. Han opholdt sig saa i Hjemmet til Faderens Død, men blev 17. Juni 1808 Sognepræst paa Avernakø i Fyens Stift, ordineret 20. Juli, men kaldtes 18. November 1818 til Sognepræst til Jordløse og Hostrup paa Fyen. Han var en stærk og temmelig korpulent Mand, næsten aldrig syg, før de sidste 2 Aar, da han kunde mærke Kræfterne aftage. Han døde 12. August 1845. Han havde let ved at skrive Vers; allerede som Dreng skrev han mange Digte; senere som Student var han meget produktiv, og flere af hans Sange blev trykte i forskellige Blade, ligesom enkelte har været optagne i Digtsamlinger. I Idyllen og Elegien bevægede han sig bedst, dog ogsaa stundom i det komiske og i Satiren. En Digtsamling af ham udkom efter hans Død, 1849: „Småting og Lejlighedsdigte fra Aarene 1799—1839“. Trykt som Manuskript for Venner. Udgiven af Sviger-sønnen Lærer P. A. Wedel. Han var en blid og elskelig Mand, trofast i Venskab og deltagende i andres Nød, hvorfor han ejede mange Venner. Han var 3 Gange gift: 1) 24. August 1808 med Christine Quist, f. i Svendborg Marts 1790, d. i Jordløse 3. November 1826, en sjeldent smuk Kvinde, Datter af Christian Ludvig Quist, Købmand i Svendborg, og Hustru Birgitte Cathrine Bech; med hende havde han 9 Børn, 2) 21. December 1827 med Cathrine Elisabeth Haug-

s t e d, f. paa Juelskov September 1807, d. i Jordløse 24. Oktober 1828, Datter af Proprietær Niels Henrik Haugsted til Juelskov, senere til Søby, og Hustru Johanne Kirstine Faaborg; med hende havde han 1 Barn, 3) 19. November 1830 med Anna Cathrine Clausdatter, f. i Vester Aaby 27. Februar 1805, d. i Bogense 4. Oktober 1874, Datter af Husmand Claus Pedersen i Vester Aaby og Hustru Maren Rasmussen-datter; med hende havde han 6 Børn. Han havde altsaa ialt følgende 16 Børn, 7 Sønner og 9 Døtre:

XI B 1. BIRGITTE CATHRINE BARFOED, f. paa Avernakø 19. Juli 1809, d. 1. Marts 1878, blev 19. Maj 1828 gift med Peter August Wedel, Skolelærer i Bøjden i Horne Sogn paa Fyen; de havde 2 Sønner og 1 Datter:

XII — 1. Thomas Bernhard Wedel, f. 16. Marts 1829, d. 21. Juni 1855, Lærer i Falsted.

XII — 2. Christine Elisabeth Wedel, f. 5. Juli 1831, d. ugift 11. Juni 1878.

XII — 3. Christian Ludvig Wedel, f. 22. Januar 1834, d. 2. April 1923, Købmand i Faaborg, senere Bankdirektør samme Sted, R. af D., gift Oktober 1865 med Jørgine Christine Boye, f. i Marstal 28. Maj 1843, lever nu i Assens hos sin Plejedatter Marie Boye og hendes Mand Købmand Fr. Hansen.

XI B 2. CHRISTEN BARFOED, f. paa Avernakø 20. September 1810, begyndte at studere, men blev saa Sømand og Skibsfører 1828—47, tog Styrmandsekssamen 1829 og blev Styrmand 1832. Han overtog 1848 sin Svigerfaders Handel i Svendborg og var Købmand til 1876, da han overdrog Forretningen til sin Søn Thomas (se XII A 5), var Borgerrepræsentant, Havnekommisær til 1857, Medlem af Sparekassedirektionen til 1881, var Formand for Navigationsskolens Bestyrelse, hvilken han var med til at oprette; han døde den 26. December 1895. Han blev 25. Februar 1842 gift med Petrine Andrine Carré, f. 13. September 1817, d. 7. April 1885, Datter af Købmand Anders Henrik Carré i Svendborg og Hustru Andrine Christine Andersen. De havde følgende 4 Sønner og 6 Døtre:

XII A 1. ANDREAS CARRÉ BARFOED, f. i Svendborg 11. Februar 1843, tog Gartnereksemten paa Landbohøjskolen 1866 og blev

Gartner paa Nedergaard paa Langeland, derpaa paa Lundbygaard paa Sjælland og paa Kattingeværk paa Sjælland, hvor han døde ugift 8. September 1906.

XII A 2. CHRISTINE BARFOED, f. i Svendborg 21. Oktober 1844, d. i Aarhus 6. August 1924, blev 7. Juli 1870 gift i Sct. Nikolaj Kirke i Svendborg med Thomas August Johannes Wedseltoft, f. 27. Oktober 1841, Secondløjtnant 1861, Premierløjtnant 1867, Kaptajn 1880, død som pensioneret Oberst 28. November 1914 i Aarhus. De havde 4 Sønner og 1 Datter:

XIII — 1. Simon Jørgen Wedseltoft, f. i Svendborg 21. September 1871.

XIII — 2. Christen Barfoed Wedseltoft, f. i Aarhus 21. August 1873, Bankbogholder i Rønne; gift i Rønne Kirke 14. Maj 1903 med Paula Ulricha Østerbye, f. i Rønne 10. August 1882, Datter af Tobaksfabrikant i Rønne H. P. Østerbye og Hustru Anna Riis; der er 3 Sønner og 2 Døtre:

XIV — 1. Erik Ulrik Wedseltoft, f. i Rønne 14. Marts 1904, Landmand.

XIV — 2. Poul Wedseltoft, f. i Rønne 1. Juli 1906, Sømand.

XIV — 3. Olaf Wedseltoft, f. i Rønne 21. April 1908, Handelslærling.

XIV — 4. Kirsten Wedseltoft, f. i Rønne 10. September 1909.

XIV — 5. Ulla Wedseltoft, f. i Rønne 1. Juli 1913.

XIII — 3. Erik Wedseltoft, f. i Aarhus 9. December 1874, Styrmand; han gik ned med Fuldskibet Koellicker af Hamburg paa Rejse fra Kalkutta 1897.

XIII — 4. Ernst Friedlieb Wedseltoft, f. i Aarhus 11. Juni 1878, falden i Nordfrankrig 21. August 1918 som engelsk Bombarde; gift i Lieth 5. Januar 1904 med Jasabella Sutherland, f. i Lieth, Datter af Bygningsentreprenør Sutherland. De har 1 Søn og 1 Datter:

XIV — 1. Catharine Wedseltoft, f. i Lieth 18. April 1905.

XIV — 2. Thomas August Johannes Wedseltoft, f. i Lieth 29. April 1908.

XIII — 5. Dorthea Elizabeth Wedseltoft, f. 7. Juli 1881, gift i Aarhus 28. December 1912 med Johannes Dornonville de la Cour, f. paa Havmøllen 26. November 1872, Ingeniør og Entreprenør i Aarhus, Søn af Proprietær Hans Christian Ditlev la Cour og Hustru Marie Sophie Utzon Vandborg til Trinderup. De har 4 Sønner:

XIV — 1. Pierre Dornonville de la Cour, f. i Aarhus 15. December 1914.

XIV — 2. Paul Dornonville de la Cour, f. i Aarhus 5. December 1915.

XIV — 3. Richard Dornonville de la Cour, Twilling, f. i Aarhus 24. November 1918.

XIV — 4. Ernst Dornonville de la Cour, Twilling, f. i Aarhus 24. November 1918.

XII A 3. ANDRINE THOMASINE BARFOED, f. i Svendborg 20. September 1847, d. i Kjøbenhavn 16. Oktober 1896, blev 6. Juni 1876 gift med Vilhelm August Borgesen, Grosserer i Kjøbenhavn, f. i Kjøbenhavn 18. December 1849, d. i Kjøbenhavn 23. April 1904. De havde 5 Sønner og 2 Døtre:

XIII — 1. Kay Vilhelm Barfoed Borgesen, f. i Svendborg 23. Marts 1877, nu Repræsentant i Kjøbenhavn, gift 24. Oktober 1905 med Marie Tage a. v. Lilienskjold, f. i Viborg 28. April 1873, Datter af cand. pharm., Bryggeriejer Theodor Frederik Tage v. Lilienskjold i Viborg og Hustru Camilla Hald. De har 1 Søn og 1 Datter:

XIV — 1. Helge Vilhelm v. Lilienskjold Borgesen, f. i Kjøbenhavn 19. August 1906, Bankassistent.

XIV — 2. Grethe Ebba Kirsten v. Lilienskjold Borgesen, f. i Kjøbenhavn 23. November 1909.

XIII — 2. Anna Marie Barfoed Borgesen, f. i Svendborg 29. Maj 1878; har været Bankassistent.

XIII — 3. Knud Barfoed Borgesen, Twilling, f. i Kjøbenhavn 30. December 1879, Bog- og Kunsthandler i Randers, gift 16. Maj 1908 med Jenny v. Halle, f. i Roskilde 20. Januar 1883, Datter af Stadsdyrlæge Niels Chr. v. Halle i Roskilde, R. af D., og Hustru Mathilde Jørgensen. De har 1 Søn:

XIV — 1. Knud Mogens v. Halle Borgesen, f. i Randers 18. September 1910.

XIII — 4. Poul Barfoed Borgesen, Twilling, f. i Kjøbenhavn 30. December 1879, Forvalter i en større Forretning i Kjøbenhavn, gift 5. Maj 1919 med Harriet Mathilde Møller, f. i Helsingør 1. Januar 1886, Datter af Krigsassessor Charles Petersen Møller og Hustru Elisabeth Andreasen. De har ingen Børn.

XIII — 5. Svend Barfoed Borgesen, f. 5. Januar 1882, d. 6 Uger gammel.

XIII — 6. Gunnar Emil Barfoed Borgesen, f. i Kjøbenhavn 13. April 1887, Afdelingschef i Kjøbenhavn, gift 10. Juli 1915 med Olga Splidsboel, f. i Lemvig 8. November 1890, Datter af Papir- og Galanterihandler, nu Tobakshandler, Carl Johan Frederik Splidsboel og Hustru Christiane Frederikke Amalie Christensen i Lemvig; de har 1 Søn og 1 Datter.

XIV — 1. Nina Borgesen, f. i Kjøbenhavn 12. August 1917.

XIV — 2. Vilhelm Borgen, f. i Kjøbenhavn 8. August 1921.

XIII — 7. Eva Barfoed Borgen, f. i Kjøbenhavn 10. September 1888.

XII A 4. MARIE ELISABETH BARFOED, f. 7. Oktober 1848, blev 3. Juli 1877 gift med sin Fætter Læge THOMAS HERLØV BARFOED (se XII B 3.). De har 6 Sønner (se XIII B 1—6).

XII A 5. THOMAS BARFOED, f. 12. Februar 1850, lærte Handelen i Odense og overtog Faderens Købmandsforretning i Svendborg 20. August 1876. Han blev 21. August 1877 gift med Thora Vilhelmine Hermantine Wiggers, f. i Svendborg 1. Februar 1858, Datter af Købmand Poul Wiggers og Hustru Julie Gøtzsche i Svendborg. De har 1 Datter:

XIII A 1. KAREN PETRINE JULIE WIGGERS BARFOED, f. 13. August 1880; hun har været gift 2 Gange: 1) 14. Januar 1903 med Tømmerhandler Konsul Lauritz Bønnelycke Fog i Horsens, f. i Horsens 23. Marts 1875, d. 23. Maj 1908, Søn af Købmand og Konsul i Horsens Carl Christian Fog og Hustru Elisabeth Cathrine Bønnelycke, 2) i Hatting Kirke ved Horsens 4. Marts 1910 med Proprietær Viggø Eggertsen til Krumstrup pr. Ringe paa Fyen, f. 1. April 1871, Søn af Købmand i Horsens Jens Bay Eggertsen og Hustru Catrine Henriette Bønnelycke. Med sin første Mand havde hun 1 Søn og 1 Datter; med sin anden Mand har hun 1 Søn og 2 Døtre:

XIV — 1. Grethe Fog, f. i Horsens 23. Oktober 1903.

XIV — 2. Mogens Fog, f. i Horsens 12. Juni 1907.

XIV — 3. Poul Eggertsen, f. paa Faergaard ved Odder 14. Maj 1911.

XIV — 4. Bodil Eggertsen, f. paa Faergaard 17. August 1913.

XIV — 5. Kirsten Eggertsen, f. paa Krumstrup 13. Februar 1916.

XII A 6. ERIK CHRISTIAN BARFOED, f. 24. December 1851, udvandrede 1886 til Sydamerika, opholdt sig i Tandil og arbejdede hovedsagelig ved Landbrug, kom tilbage til Danmark 1888 og var Bogholder i Kjøbenhavn, boede i 6 Aar i Lyngby; han døde 22. September 1922. Han blev gift i Sct. Stefans Kirke 29. August 1890 med Emilie Dorthea Johanne Sørensen, f. i Roskilde 13. April 1848, Datter af Kirkebetjent ved Domkirken Carl Vilhelm Sørensen og Hustru Louise Hauerberg. Ingen Børn.

XII A 7. PREBEN BARFOED, f. 4. Maj 1854, udvandrede 1886 til Sydamerika, hvor han døde i Argentina i 1890-erne.

XII A 8. JOHANNE DORTHEA BARFOED, f. 24. Januar 1856, d. 4. Maj 1859.

XII A 9. AGNES ELISABETH BARFOED, f. 9. December 1858, d. ugift i Svendborg 22. Januar 1918.

XII A 10. ANNA BARFOED, f. 21. November 1860, blev 15. August 1888 i Frederiksberg Kirke gift med Johan Peter Jespersen, f. i Svendborg 1. April 1862, Søn af Feldbereder Jesper Rasmussen Jespersen i Svendborg og Hustru Marie Klinkworth. Han kom 1. April 1876 i Købmandslære hos sin senere Svigerfader Chr. Barfoed i Svendborg, tog Handelsskoleeksamen i Efteraaret 1878, blev 12. Oktober 1886 Købmand i Rønne paa Bornholm og var 1903—23 tysk Konsul i Rønne. De har 4 Døtre:

XIII — 1. Gerda Barfoed Jespersen, f. 11. Juli 1889, blev 15. Februar 1912 gift med Klædefabrikant Johannes Magnus Undén i Thisted, f. 30. Marts 1887, Søn af Fabrikant Gotfred Undén og Hustru Annine Larsen i Thisted. De har 2 Sønner og 2 Døtre:

XIV — 1. Inger Undén, f. 1. Juni 1913.

XIV — 2. Siri Undén, f. 1. April 1916.

XIV — 3. Johannes Mogens Undén, f. 18. Januar 1918.

XIV — 4. Johan Erik Undén, f. 22. Juni 1920.

XIII — 2. Gudrun Barfoed Jespersen, f. 10. April 1891, blev Student fra Rønne Skole 1910, men læste ikke videre, blev 1. Februar 1917 gift med Hovedbogholder i Haandværkerbanken i Kjøbenhavn Peder Madsen Rønne, f. 3. Januar 1889, Søn af Branddirektør i Rønne Niels Rønne og Hustru Georgine Juliane Rønne. Der er 2 Sønner:

XIV — 1. Poul Mogens Rønne, f. i Kjøbenhavn 10. August 1919.

XIV — 2. Ole Rønne, f. i Kjøbenhavn 9. Maj 1923.

XIII — 3. Eva Andrine Barfoed Jespersen, f. 24. Novbr. 1896, tog Realexamen 1912, er for Tiden Frø-Analyseassistent i Kjøbenhavn.

XIII — 4. Anna Margrethe Barfoed Jespersen, f. 16. Maj 1899, uddannet i Musik paa det kgl. Musik-Konservatorium og af Professor Orth, men er nu Stenograf i København.

XI B 3. CHRISTIAN QUIST BARFOED, f. paa Avernakø 2. August 1812, lærte Handel i Faaborg og etablerede 1838 Købmandsforretning i Bogense med Korn, Trælast og grove Varer, samt drev Brænderi, var

i 18 Aar Borgerrepræsentant, var Medlem af Havnekommissionen og var 6 Aar i Odense Amts Skoleraad, hævede 1883 sin Forretning og udlejede den; han døde 14. Maj 1887. Han blev 8. Maj 1841 gift med Marie Dorthea Møller, f. 11. Juni 1816, d. 21. April 1910, Datter af Skomagermester Herluf Møller i Faaborg og Hustru Marie Dorthea Vaittløv. De har 2 Sønner og 2 Døtre:

XII B 1. CHRISTIANE MARIE BARFOED, f. 7. Februar 1842, d. 24. Marts 1849.

XII B 2. FREDERIKKE ELISABETH BARFOED, f. 6. Maj 1844, d. 21. April 1849.

XII B 3. THOMAS HERLØV BARFOED, f. 29. August 1850, Student fra Odense 1868, studerede først romanske Sprog, senere Medicin og blev cand. med. med Laud. 1876, praktiserende Læge i Faaborg ½ Aar, derpaa i Kjellerup i Jylland 1877—89, hvor han stiftede Kjellerup Plantningsforening sammen med daværende Herredsogebog Krabbe, er nu fra 1. December 1889 Læge i Svendborg, var paa Studierejse i Berlin 1891, var Formand for Svendborg Amts Jordemoderforening 1908—18, er Formand i Svendborg Sygeplejeforening fra 1911, Næstformand i Svendborg Turistforening fra 1900, var Formand i Svendborg Foredragsforening fra 1904 til dens Ophør 1919, er i Bestyrelsen for Svendborg Bys og Amts Bibliothek, Børnenes Vel, Svendborg Asyl, Gamle Bygningers Bevaring, er Læge ved Svendborgs kommunale Skoler, Svendborg Alderdomshjem og Sct. Jørgens Kloster og er Lærer i Sundhedslære ved Navigationsskolen. Han blev R. af D. 9. Juli 1924. Han blev 3. Juli 1877 gift med sin Kusine MARIE ELISABETH BARFOED, f. 7. Oktober 1848 (se XII A 4.). De har følgende 6 Sønner:

XIII B 1. HARALD BARFOED, f. 31. August 1878, Indehaver af Delfinapotheket i København, gift med Dagmar Gransø. De har haft 1 Søn og 1 Datter:

XIV A 1. THOMAS FRITS BARFOED, Tvilling, f. 8. December 1915, d. 12. Juni 1917.

XIV A 2. MARIE VILHELMINE BARFOED, Tvilling, f. 8. December 1915, d. 1. Juni 1917.

XIII B 2. SVEND BARFOED, f. 2. September 1879, Ingeniør, udannet i Mitwerde og i teknisk Hochschule i Dresden, siden 1903 i

J. S. A., er nu i St. Francisko, har planlagt betydelige Foretagender i Amerika.

XIII B 3. OTTO BARFOED, f. 3. November 1882, Student 1900, and. med., praktiserende Læge i Slagelse, gift 30. November 1915 ned Annie Inez Byberg Kierulff, f. 27. Februar 1894.

XIII B 4. MAGNUS BARFOED, f. 15. August 1884, Købmand i Svendborg, gift med Mary Hansen, Datter af Arrestforvarer Hansen i Svendborg.

XIII B 5. OLUF BARFOED, Tvilling, f. 18. Juni 1891, d. 11. November 1918 som Bankassistent i Svendborg, ugift.

XIII B 6. ERIK LAURITS BARFOED, Tvilling, f. 18. Juni 1891, Arkitekt i København, gift 1. April 1921 med Wencke Grove. De har 1 Søn:

XIV B 1. OLE THOMAS BARFOED, f. 13. Januar 1925.

XII B 4. LAURITZ PETER VOIGT BARFOED, f. i Bogense 18. Maj 1853, lærte Handel i Faaborg, uddannede sig yderligere i Assens og Kjøbenhavn, kom 1878—82 i sin Faders Forretning og er siden 1883 Medejer af Bogense Kul- og Trælasthandel, af hvilken han er Bestyrer; d. af D. 23. Januar 1924. Han blev 19. Juli 1880 gift med Marie Jensen Brandt, f. paa Neder Mølle ved Bogense 23. Januar 1858, d. 24. Maj 1910. Han ejer en Mølle i Skovby Sogn. De har 1 Søn:

XIII C 1. CARL CHRISTIAN BARFOED, f. i Bogense 24. November 1881, tog Præliminæreksamen i Bogense 1897, lærte saa Landvæsen paa Fyen og i Jylland 1898—1901, var Soldat 1901—02 og var senere indkaldt som Løjtnant, gik paa Landbohøjskolen Oktober 1902—April 1904, da han blev Landbrugskandidat, rejste 1904 i Tyskland, var Forvalter paa Aalstrup pr. Søllested 1904—06, derpaa paa Tøstrup pr. Ringe 1906—09 og blev saa 1. April 1910 Forpagter af Egelykke pr. Lejølle paa Langeland. Han blev gift i Skovby Kirke 29. Marts 1910 med Ellen Margrethe Lassen, f. paa Harritsbøgaard ved Bogense 20. Juli 1886, Datter af Forpagter Katharus Theodor Friedlieb Lassen og Hustru Christiane Vilhelmine Berg. De har 1 Søn og 2 Døtre:

XIV C 1. ELISE MARIE CHRISTIANE BARFOED, f. paa Egelykke 18. November 1913.

XIV C 2. ANNE MARGRETHE CHARLOTTE BARFOED, f. paa Egelykke 26. April 1915.

XIV C 3. THOMAS LAURITZ HENRIK BARFOED, f. paa Egelykke 13. Maj 1922.

XI B 4. HARALD BARFOED, f. paa Avernakø 22. Juni 1814, lærte Handelen i Faaborg, var et Par Aar Handelsbetjent i Odense, derpaa 1838—42 anbragt i sin Broder Christian Quist Barfoeds Forretning i Bogense, nedsatte sig 1842 som selvstændig Købmand og Brændevinsbrænder i Bogense, men røgtede i Aarcenes Løb mange forskellige Til-lidshverv, f. Eks. som Medlem af Byraad og Ligningskommission, „De fattiges Kasse“ o. s. v., ligesom han var elsket af de fattige for sin Godgørenhed. I 1892 blev han ved sit 50-Aars Jubilæum som Købmand Genstand for megen Hyldest og blev 23. December 1892 udnævnt til Kancelliraad. Han var i Bestyrelsen for Bogense Sparekasse siden dens Oprettelse 1854. D. 6. Maj 1894. Han blev 19. Maj 1843 gift med Marie Kirstine Jensen, f. 2. Marts 1816, d. 6. September 1892, Datter af Købmand Niels Jensen i Bogense og Hustru Christiane Elisabeth Voldiderik. De havde 2 Sønner:

XII C 1. NIELS CHRISTIAN BARFOED, Tvilling, f. i Bogense 28. December 1845, tog Præliminæreksamen i Odense, lærte ogsaa Handel i Odense og blev 6. Marts 1873 Grosserer i Kjøbenhavn, ramtes 1906 af et apoplektisk Tilfælde og opgav Forretningen, d. paa Københavns Sygehjem 19. September 1921. Han blev gift i Helsingør 16. December 1873 med Eleonore Gunnild Emilie Falck, f. i Nyborg 20. Maj 1851, d. i Kjøbenhavn 21. Maj 1905, Datter af Skibsfører Gunnar Peter Laurits Falck og Hustru Emilie Cathrine Petersen. De havde 2 Sønner og 2 Døtre:

XIII D 1. GUNNAR FALCK BARFOED, f. i Kjøbenhavn 10. Februar 1875, Student fra Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1893, cand. polyt. 1898 med I Kar. m. Udmærkelse, foretog paa K. A. Larsen og Hustrus Legat Studierejser til Tyskland og Østrig angaaende Fordamp-Apparater 1900 og 1908, blev Medlem af Dansk Ingeniørforening 1909, Assistent hos Prof. N. Steenberg paa Polyteknisk Læreanstalts teknisk-kemiske Laboratorium 1898, var menig Artillerist 1898, Ingeniør ved Maribo Sukkerfabrik 1898—1903, Driftsbestyrer af Sct. Croix Sukkerfabrik 1903—06, efter Ingeniør ved Maribo Sukkerfabrik 1906—07, Underbestyrer der til 30. April 1909, kst. Bestyrer til 31. December 1909,

Anlægsingeniør og Driftsbestyrer til 30. April 1915, Driftsbestyrer ved Lyngby Sukkerraffinaderi til 30. April 1925, har skrevet forskellige Arbejder om Sukker, samt „Fysik for tekniske Aftenskoler“ 1925. Nu er han Medarbejder ved „Ingeniøren“, „Teknisk Skoletidende“ og „Frem“, bor fremdeles i Lyngby. Han blev gift 1) i Matthæuskirken 21. Maj 1902 med **Viveke Sørensen**, f. 30. Marts 1879, Datter af Fuldmægtig i Kjøbenhavns Magistrat cand. jur. J. D. Sørensen og Hustru Therese Ploug; efter at være skilt fra hende 20. December 1910 giftede han sig 2) i Vartov Kirke 28. Januar 1911 med sin Faders Kusine **ELLEN BARFOED**, f. i Helsingør 17. April 1876 (se XII F 7). Med sin anden Hustru har han 1 Datter:

XIV D 1. **ELEONORA FALCK BARFOED**, f. 8. Januar 1912 i Rørbæk ved Sakskøbing.

XIII D 2. **AAGE FALCK BARFOED**, f. i Kjøbenhavn 10. Maj 1877, var i Købmandslære i Bogense, tog Præliminæreksamen 1894, senere Varemæglereksamen, drev Forretning i Næstved, men fik senere Udsalg i Kjøbenhavn fra Rohns Sæbefabrik, bor nu i Snekkersten ved Helsingør. Han blev gift 16. November 1901 med **Valborg Anna Amalie Nielsen**, f. 17. December 1879, Datter af Bagermester Julius Nielsen i Næstved og Hustru Eline Hansen. De har 1 Søn og 3 Døtre:

XIV E 1. **GUDRUN FALCK BARFOED**, f. i Kjøbenhavn 29. Juli 1903, d. som lille.

XIV E 2. **HARALD FALCK BARFOED**, f. ss. 4. Juli 1906, d. samme Aar.

XIV E 3. **GRETE FALCK BARFOED**, f. paa Frederiksberg 22. December 1908.

XIV E 4. **KIRSTEN FALCK BARFOED**, f. paa Frederiksberg 8. November 1913.

XIII D 3. **EBBA FALCK BARFOED**, f. i København 10. April 1879, d. 19. September 1893.

XIII D 4. **ELEONORE CHRISTINE FALCK BARFOED**, f. i København 9. November 1883, d. i Dragør 6. December 1915. Hun blev 17. Juni 1905 gift med **Andreas Michael Magnus Steen v. Sehested**, praktiserende Læge i Dragør, f. 7. Februar 1877, Søn af Forpagter, Ritmester A. M. M. S. v. Sehested og Hustru Elisabeth Leth. De havde 4 Børn:

- XIV — 1. Elisabeth v. Sehested, f. 15. Maj 1906.
 XIV — 2. Jørgen Michael v. Sehested, f. 29. Februar 1908.
 XIV — 3. Birthe Christine v. Sehested, f. 2. November 1912.
 XIV — 4. Et Barn Juni 1914, der kun levede faa Dage.

XII C 2. Dødfødt Tvillingbroder, f. 28. December 1845.

XI B 5. ELISABETH BARFOED, f. paa Avernakø 7. Februar 1816, d. 13. April 1857, blev 4. Marts 1842 gift med Even Christoffer Meldal, f. 14. Juni 1804, d. 16. December 1872, Sognepræst til Guldbjerg og Nørre Sandager (boende i Kalshave Præstegaard), senere i Allesø og Næsbyhoved-Broby. De havde 3 Sønner og 1 Datter:

XII — 1. Nicolaj Meldal, f. 1843, d. 1850.
 XII — 2. Christoffer Meldal, f. d.
 XII — 3. Carsten Thomas Meldal, f. i Kalshave 28. August 1846. Student fra Odense 1864, cand. philol. 1871, var nogle Aar Landmand, senere Skolemand ved Vejle Skole til 1887, Adjunkt ved Aarhus Katedralskole 1889, Overlærer der 1909, tog sin Afsked 1918, bor i Aarhus. Han blev 5. Januar 1877 i Skanderborg gift med Thekla Hallesen, f. i Kjøbenhavn, Plejedatter af Kobberstikker Edvard Hallesen og Hustru. De har 1 Søn og 3 Døtre:

XIII — 1. Marie Elisabeth Meldal, f. paa Vesterskovgaard ved Horsens 18. Oktober 1877, Telegrafist i Aarhus, gift 11. August 1905 med Telegrafkontrolør Christian Frederik Nielsen, f. i Viborg 11. Maj 1869. Ingen Børn.

XIII — 2. Agnes Johanne Meldal, f. paa Vesterskovgaard 9. Juni 1882, gift 22. Maj 1907 med Bankdirektør i Viborg Axel Pascolari Koefoed, f. 22. Marts 1881, d. 9. Maj 1918, Søn af Proprietær Ch. Koefod og Hustru Charlotte Erichsen. De har 1 Datter:

XIV — 1. Harriet Pascolari Koefoed, f. i Aarhus 17. Marts 1909.

XIII — 3. Inger Margrethe Meldal, f. paa Vesterskovgaard 26. Juli 1884, d. 26. September 1889.

XIII — 4. Even Theodor Edvard Meldal, f. paa Vesterskovgaard 19. Juni 1887, Disponent for Malmø-Afdelingen af Aktieselskabet „Amerikanska Motor-Importen“. Han blev gift 12. November 1916 med Martina Malmquist, f. i Kivik 1886, Datter af Købmand N. Malmquist og Hustru. De har 1 Datter:

XIV — 1. Elsa Maria Meldal, f. i Malmø 15. November 1918.

XII — 4. Elisabeth Meldal, f. i Allesø 8. April 1851, gift i Haarslev 25. Juni 1875 med Theodor Christian Balslev, f. i Haarslev 18. Marts 1846, cand. theol. 1872, pers. Kap. i Haarslev 11. November 1872, Sognepræst til Hvilsted 1880, til Tiset 1889, død der 1919, Søn af Sognepræst til Haarslev Jo-

han Christian Balslev og Hustru Erasmine Dorothea Krüger. De har 5 Sønner og 5 Døtre:

XIII — 1. Margrethe Dorothea Elisabeth Balslev, f. i Haarslev 19. Juli 1877, gift i Tiset 29. Juli 1902 med Hans Ernst Daniel Wegener, f. i Halsted 21. Marts 1864, cand. theol. 1891, Sognepræst til Hvilsted 1890, til Radsted paa Lolland 1911, Søn af Sognepræst Johan Jørgen Stiller Wegener til Halsted og Hustru Frederikke Malvine Theone Plesner. De har 2 Sønner og 3 Døtre:

XIV — 1. Johan Elias Wegener, f. i Hvilsted 18. Juli 1903.

XIV — 2. Mathie Kristine Malvine Wegener, f. ss. 30. Juli 1905.

XIV — 3. Sune Nikolaj Wegener, f. ss. 14. September 1908.

XIV — 4. Kristine Anette Wegener, f. ss. 10. Juli 1911.

XIV — 5. Rethé Marie Wegener, f. i Radsted 1. Februar 1917.

XIII — 2. Ejvind Johannes Balslev, f. i Haarslev 27. September 1879, d. 1897.

XIII — 3. Thekla Elise Balslev, f. i Hvilsted 19. September 1881, Kommunelærerinde i Aarhus.

XIII — 4. Katarine Johanne Elisabeth Balslev, f. i Hvilsted 7. December 1883, Husbestyrerinde hos Propr. Riis-Hansen paa Kvistgaard ved Helsingør.

XIII — 5. Hakon Johannes Balslev, f. i Hvilsted 11. August 1885, d. 1886.

XIII — 6. Paula Balslev, f. i Hvilsted 3. Juni 1887, Husbestyrerinde hos Grosserer Cornelius Hansen i Aarhus.

XIII — 7. Even Christian Balslev, f. i Hvilsted 3. August 1888, Gaardejer, bor i Vestre Strødam ved Hillerød, gift 3. Juli 1918 med Margrethe Eriksen, f. i Helsingør 1. December 1889, Datter af Købmand Emil Eriksen og Hustru Caroline Eriksen. De har 2 Sønner og 2 Døtre:

XIV — 1. Knud Even Balslev, f. paa Egemosegaard pr. Udholdt 15. Marts 1919.

XIV — 2. Olaf Christian Balslev, f. ss. 27. Maj 1920.

XIV — 3. Tove Elisabeth Balslev, f. paa Strødam 10. Marts 1922.

XIV — 4. Agnete Margrethe Balslev, f. ss. 26. Juni 1924.

XIII — 8. Dora Christiane Balslev, f. i Hvilsted 7. Juni 1889, blev Sygeplejerske, d. December 1918.

XIII — 9. Lauritz Luja Balslev, f. i Tiset 3. Marts 1897, cand. theol. 1923, Sognepræst til Tiset 1923, gift i Aarhus Vor Frue Kirke 8. Maj 1923 med Inge Elisabeth Holmark, f. i Aarhus 17. Marts 1899, Datter af Sagfører i Aarhus Søren Christian Holmark og Hustru Anna Caroline Hingelberg. De har 1 Datter:

XIV — 1. Henny Balslev, f. i Aarhus 1. August 1924.

XIII — 10. Holger Balslev, f. i Tiset 15. April 1898, cand. theol. 1925.

XI B 6. SOPHUS BARFOED, f. paa Avernakø 30. August 1818, tog dansk juridisk Eksamens 1841, blev Godsforvalter paa Rødkilde paa Fyen 1841, Sagførerfuldmægtig i Odense 1844—45, By- og Herrederfoged- fuldmægtig i Rudkøbing 1845—50, kst. By- og Herrederfoged i Rudkøbing Købstad og Langelands Herreder 1848—49, Godsforvalter ved Stamhuset Nedergaard, Stensgaard og Egelykke Godser paa Langeland 1850, Landvæsenskommissær 1852 til sin Død 2. August 1904; han boede i Snøde paa Langeland. Han blev gift 20. December 1853 med Grethe Nielsen, f. i Tryggeløv, Østerskov paa Langeland, 25. Juli 1828, d. 1. August 1887, Datter af Husmand H. Ch. Nielsen og Hustru. De havde 5 Sønner og 2 Døtre:

XII D 1. THOMAS NIELSEN BARFOED, f. i Snøde 28. November 1854, rejste til Nordamerika og døde i August 1887.

XII D 2. HENRIK VALENTIN BARFOED, f. i Snøde 30. Juni 1858, Købmand i Rudkøbing, senere i Nakskov, men rejste i 1903 til Amerika, hvor han blev Farmer; han blev 6. Juli 1886 gift med Frederikke Hansine Brorson, Datter af Proprietær Frederik Qvist Brorson og Hustru Maren Hansine Jørgensen. Hun er bleven her hjemme og bor sammen med Datteren Paula. Der var 1 Søn og 3 Døtre:

XIII E 1. MARGRETE BARFOED, f. i Rudkøbing 15. Marts og d. 12. April 1887.

XIII E 2. ELISABETH BARFOED, f. i Rudkøbing 19. Marts 1888, d. i Nakskov 13. Februar 1897.

XIII E 3. POUL BARFOED, f. i Rudkøbing 31. Januar og d. 23. April 1889.

XIII E 4. PAULA BARFOED, f. i Rudkøbing 17. Maj 1890, var nogle Aar Privatlærerinde i Odense, er nu Korrespondent i A/S Dampmøllerne „Alliance“.

XII D 3. CHRISTINE ELISABETH BARFOED, f. i Snøde 16. August 1859, død ugift 24. Februar 1889 i Snøde.

XII D 4. MATHILDE BARFOED, f. i Snøde 2. September 1860, d. 2. Januar 1862.

XII D 5. PREBEN BARFOED, f. i Snøde 5. Februar 1864, blev Handelskommis, men rejste til Argentina, hvor han døde.

XII D 6. CHRISTEN POUL BARFOED, f. i Snøde 23. September 1865, tog Præliminæreksamen i Odense 14. Juli 1883, blev exam. jur. i

Kjøbenhavn 30. Januar 1886, fik Sagførerbeskikkelse 24. Februar 1891, var Forsørgelsesinspektør for Nyborg Købstad 1909—18, Sagfører i Nyborg 1918. Han blev 10. Maj 1893 i Nyborg gift med Anna Hansen, f. i Almind 12. November 1868, Datter af Ølhandler Hans Outzen Hansen i Nyborg og Hustru Christiane Sommer. De har 2 Sønner:

XIII F 1. POUL SOFUS BARFOED, f. i Nyborg 4. Februar 1894, Gartner i Nyborg, ugift.

XIII F 2. CHRISTIAN BARFOED, f. i Nyborg 3. Juni 1896, blev Student i Odense 1920, ansat i Landmandsbanken i Kjøbenhavn, Kasserer i Diskontobanken i Nyborg, fik 5. August 1920 Købmandsborgerskab i Nyborg og blev Automobilhandler der, Direktør for Odense Omnibus-Aktieselskab fra 1. Januar 1925. Han blev gift i Nyborg 16. Oktober 1920 med Hedevig Brandt f. i Nyborg 16. Marts 1895, Datter af Købmand Jakob Jens Christian Frantz Brandt i Nyborg og Hustru Julie Henriette Cathinka Petersen. De har ingen Børn.

XII D 7. HARALD BARFOED, f. 25. November 1869, d. 16. Juli 1877.

XI B 7. POUL ABRAHAM BARFOED, f. i Jordløse 31. Marts 1820, var meget fingernem og lavede allerede som Barn smaa Skibe og kom 14 Aar gammel i Lære hos Skibsbygmester Jens Møller i Falsled paa Fyen, lærte 1839—40 Skibskonstruktion ved Orlogsværftet i Kjøbenhavn, byggede 1840—42 Skibe i Stege til C. Hage, rejste i 1843 i Belgien og England, var 1844—56 Skibsbygger i Helsingør, blev 1856 Besigtigelsesmand og Konsulent ved de københavnske Søassuranceselskaber og ved Bureau Veritas som Ekspert ved Klassifikation af Skibe, rejste i 14 Aar rundt i Ind- og Udlænd for at varetage Assurandørernes Interesser, tog sin Afsked fra Veritas 1884, var 1888—1901 Medlem af en Voldgiftsret til Afgørelse af Bjergningssager og havde Tilsyn med vor Fyrskibes Bygning og Reparation, R. af Dbg. 1891. Han døde 7. Marts 1904. Han blev gift i Stege 16. November 1845 med sin Kusine CATHARINE ELISABETH BARFOED, f. 1. April 1813, d. 29. Oktober 1883 (sc XI C 2), Datter af Apotheker E. C. Barfoed i Stege. Der var følgende 2 Sønner og 1 Datter:

XII E 1. ERIK CHRISTIAN BARFOED, f. 27. Juli 1847, blev Student 1865, tog Forsteksamen 1874, rejste en Del udenlands og lever nu

ugift i København. Han har skrevet Rejseerindringer fra Java og Malaikastrædet: I. Sundastrædet og Anjer, II. Singapore, i „Fra alle Lande“ Aargang 1877, 2den Del.

XII E 2. ANNA CATHRINE BARFOED, f. 6. Oktober 1849, d. 31. Marts 1850.

XII E 3. THOMAS BARFOED, f. 12. Marts og d. 27. December 1852.

XI B 8. JOHANNE MARIE ULRIKKE BARFOED, f. 3. Juli 1823, d. i Odense 4. Februar 1901, blev 28. Maj 1852 gift med Carl Adolf Nielsen, f. 15. Maj 1821, Lærer og Kirkesanger i Allesø paa Fyen, hvor han døde 5. Juni 1858. Hun fik 1859 Fribolig i Jørgensens Stiftelse for Lærerenker af Lunde Herred. Der var 2 Sønner og 2 Døtre:

XII — 1. Christine Elisabeth Nielsen, f. 31. Juli 1853 i Allesø, gift 25. September 1878 med Kristian Kresten Andersen Sørensen Thorbek, Overlærer ved St. Hans Landdistrikts Skole i Odense, f. i Raabymagle i Borre Sogn paa Møen 15. Marts 1853, d. 29. Marts 1925. De havde 4 Sønner og 2 Døtre:

XIII — 1. Ejnar Sørensen Thorbek, f. i Odense 28. Juli 1879, Købmand i Allinge, d. 11. Marts 1915, gift 20. Februar 1910 med Anna Margrethe Hansen, f. i Sønder Kirkeby pr. Jydestrup 29. Juni 1878, d. i Hornbæk 15. Marts 1922. De havde 2 Sønner og 2 Døtre:

XIV — 1. Svend Aage Thorbek, Tvilling, f. i Allinge 30. December 1910, d. 16. Marts 1911.

XIV — 2. Ebba Thorbek, Tvilling, f. i Allinge 30. December 1910, d. 17. Juli 1911.

XIV — 3. Erik Thorbek, Tvilling, f. i Allinge 28. November 1912.

XIV — 4. Anna Margrethe Thorbek, Tvilling, f. i Allinge 28. November 1912.

XIII — 2. Aage Sørensen Thorbek, f. i Odense 24. August 1880, Bankdirektør i Slagelse, gift 6. Maj 1909 med Ida Amalie Hauroowitz, f. i Ringe 2. Marts 1888. De har 1 Datter:

XIV — 1. Grethe Thorbek, f. i Slagelse 8. April 1910.

XIII — 3. Ingeborg Sørensen Thorbek, f. i Odense 6. Maj 1882, gift 10. Juni 1917 med Søren Petersen, f. i Ørding Sogn 27. Juni 1878, Viceinspektør ved Sct. Hans Landdistrikts Skole i Odense. Der er 1 Søn og 1 Datter:

XIV — 1. Karen Petersen, f. i Odense 9. Juni 1918.

XIV — 2. Viggo Petersen, f. i Odense 16. August 1919.

XIII — 4. Ebba Sørensen Thorbek, f. i Odense 10. Maj 1883, gift 14. Maj 1910 med Johannes Rambøll, f. i Odense 30. September 1880,

cand. phil., Kommunelærer i Kongens Lyngby. De har 1 Søn og 1 Datter:

XIV — 1. Bodil Rambøll, Tvilling, f. i Korsør 30. Maj 1911.

XIV — 2. Børge Johannes Rambøll, Tvilling, f. i Korsør 30. Maj 1911.

XIII — 5. Sven Sørensen Thorbek, f. i Odense 9. December 1884, Boghandler i Høng, gift 24. Oktober 1918 med Kirsten Vilhelmine Svendsen, f. i Kjøge 21. Marts 1887. De har 1 Søn og 2 Døtre:

XIV — 1. Mogens Thorbek, Trilling, f. i Høng 17. Juni 1919.

XIV — 2. Harriet Thorbek, Trilling, f. i Høng 17. Juni 1919.

XIV — 3. Esther Thorbek, Trilling, f. i Høng 17. Juni og d. 18. Juni 1919.

XIII — 6. Viggo Sørensen Thorbek, f. i Odense 9. November 1886, cand. pharm., Fabrikant i Kjøbenhavn, gift 15. Oktober 1910 med sin Kusine Ingeborg Nielsen, f. i Kjøbenhavn 28. December 1888 (se XIII — 3.), Datter af Fabrikant i Kjøbenhavn Johannes Nielsen og Hustru Ingeborg Johanne Margrethe Jessen (se XII — 2.). De har 4 Sønner:

XIV — 1. Johannes Thorbek, f. i Slagelse 3. Juni og d. 25. Juni 1911.

XIV — 2. Niels Thorbek, f. ss. 22. Maj 1912.

XIV — 3. Ole Thorbek, f. i Kjøbenhavn 4. Oktober 1913.

XIV — 4. Even Thorbek, f. ss. 29. April 1915.

XII — 2. Johannes Nielsen, f. i Allesø 13. Juli 1854, d. 16. Juli 1903, cand. pharm., Fabrikant i Kjøbenhavn, gift 28. Oktober 1886 med Ingeborg Johanne Margrethe Jessen, f. i Aabenraa 13. Oktober 1860, d. 8. Marts 1896. De har 1 Søn og 2 Døtre:

XIII — 1. Even Nielsen, f. og d. i Kjøbenhavn 1887.

XIII — 2. Anna Nielsen, Tvilling, f. i Kjøbenhavn 28. December 1888, gift 26. April 1913 med Carl Lundquist, f. i Mariager 8. September 1882, Arkitekt i Hillerød. De har 1 Søn og 1 Datter:

XIV — 1. Jens Lundquist, f. i Kjøbenhavn 26. Februar 1915.

XIV — 2. Marie Cecilie Lundquist, f. i Hillerød 17. Januar 1923.

XIII — 3. Ingeborg Nielsen, Tvilling, f. 28. December 1888, gift 15. Oktober 1910 med sin Fætter Viggo Thorbek, f. 9. November 1886 (se XIII — 6.), Søn af Overlærer Thorbek og Hustru Christine Elisabeth Nielsen (se XII — 1.). De har 4 Sønner (se XIV — 1—4).

XII — 3. Pouline Rasmine Nielsen, f. i Allesø 12. Marts 1856, gift 3. November 1879 med Lauritz Marius Madsen, f. i Odense 28. September 1849, Købmand i Bogense. De har 5 Sønner og 2 Døtre:

XIII — 1. Harald Madsen, f. i Bogense 13. December 1880, udvandrede først til California, siden til Brasilien, gift September 1921 med Anna , f. i Italien. De har 1 Datter:

XIV — 1. Adele Madsen, f. 12. August 1922.

XIII — 2. Adolf Madsen, f. i Bogense 8. April 1882, Ingeniør, d. 30.

Oktober 1918, gift 1. Maj 1914 med Marie Jensine Beck, f. i Struer 13. Maj 1896. De har 2 Døtre:

XIV — 1. Anna Poula Madsen, f. i Kjøbenhavn 24. August 1915.

XIV — 2. Gudrun Elvira Madsen, f. i Kjøbenhavn 12. Maj 1919.

XIII — 3. Johannes Madsen, f. i Bogense 10. Juli 1883, Fabrikant i Strib, gift 18. Juni 1914 med Laura Margrethe Hansen, f. i Ellesø pr. Ejby 2. Juni 1893. De har 2 Sønner og 1 Datter:

XIV — 1. Gunnar Madsen, f. i Bramminge 26. Februar 1918.

XIV — 2. Else Kirstine Madsen, f. i Strib 22. Januar 1920.

XIV — 3. Karl Erling Madsen, f. i Strib 11. Juli 1921.

XIII — 4. Margrethe Madsen, f. i Bogense 22. December 1884, gift 26. Marts 1910 med Jørgen Mørck Napoleon Secher, f. i Egtved 16. Januar 1883, Ritmester i Reserven, Assistent ved Jernbanen i Randers. De har 2 Sønner og 2 Døtre:

XIV — 1. Bent Laurids Secher, f. i Vamdrup 7. Januar 1911.

XIV — 2. Svend Theodor Secher, f. i Ejby 25. Juni 1912.

XIV — 3. Anne Marie Mørck Secher, f. i Ejby 2. Februar 1914.

XIV — 4. Hanne Edel Secher, f. i Randers 13. Oktober 1919.

XIII — 5. Nikolaj Madsen, f. i Bogense 4. Maj 1886, d. 31. Maj 1896.

XIII — 6. Johanne Christine Madsen, f. i Bogense 24. Februar 1888, Kommunelærerinde i Kjøbenhavn.

XIII — 7. Even Peter Madsen, f. i Bogense 21. April 1899, Ingeniør, studerer for Tiden Jura.

XII — 4. Even Thomas Nielsen, f. i Allesø 21. Juni 1857, Grosserer i Kjøbenhavn, gift 14. November 1888 med Elise Kirstine Jelstrup, f. i Sindal 24. September 1854, d. 3. Februar 1906. Ingen Børn.

XI B 9. ERIKKE CHRISTIANE BARFOED, f. 31. Juli 1825, var fra 1. Maj 1846—51 Husjomfru, senere Husbestyrerinde i den Bille-Braheske Familie paa Fyen, først paa Herresædet Svanholm, senere paa Hvedholm, tillige Oldfrue hos samme Familie til 1873, fik derpaa Pension og Legater og levede til sidst ugift i Faaborg, hvor hun døde 18. Aug. 1902. Hun var en meget bestemt Dame. Hun udgav paa eget Forlag i Faaborg 1863 „Kogebog for store og smaa Husholdninger“, 307 Sider, en Kogebog, som i sin Tid blev meget benyttet.

XI B 10. CATHRINE ELISABETH BARFOED, f. 17. Oktober 1828, d. i Odense 25. September 1897, blev 5. Maj 1856 gift med Farver Laurits Langhoff Møller i Odense, f. 25. November 1826, d. i Odense 16. Februar 1895, Søn af Forpagter Chr. Møller til Lundegaard og Hustru Cathrine Hedvig Hvalsøe. Der var 3 Sønner og 4 Døtre:

XII — 1. Christen Barfoed Møller, f. i Odense 17. Marts 1857, d. 13. Oktober 1911, Godsforvalter paa Holstenhus, Langesø og Clausholm, gift 3. September 1885 med Magdalene Bøje, f. 20. November 1841, Datter af Skovfoged i Langesø K. Bøje og Hustru Karen Rasmussen. Ingen Børn.

XII — 2. Elisabeth Cathrine Møller, f. i Odense 15. April 1858, d. ugift 19. December 1907.

XII — 3. Catharine Hedvig Møller, f. i Odense 17. Oktober 1859, Lærerinde i Odense, ugift.

XII — 4. Thomas Barfoed Møller, f. i Odense 26. April 1861, d. 19. Januar 1922, Driftsbestyrer paa Randbøldal Klædefabrik, gift 14. November 1888 med Laura Cathrine Oberg, f. 7. Oktober 1854, Datter af Bager i Sønderborg Chr. Oberg og Hustru Anna Laih. De har 1 Søn og 1 Datter:

XIII — 1. Ejnar Barfoed Møller, Tvilling, f. 16. December 1889, Kontrolassistent paa Randbøldal Klædefabrik, ugift.

XIII — 2. Ellen Barfoed Møller, Tvilling, f. 16. December 1889, ugift.

XII — 5. Vibeke Juliane Møller, f. i Odense 15. Maj 1863, d. 2. April 1871.

XII — 6. Marie Cecilie Barfoed Møller, f. i Odense 6. December 1864, bor ugift i Odense.

XII — 7. Axel Langhoff Barfoed Møller, f. i Odense 22. December 1866, d. 16. December 1918, Apoteker i Balling ved Skive, ugift.

XI B 11. THOMAS BARFOED, f. 27. November 1831, blev farmaceutisk Elev, men døde 18. Oktober 1849.

XI B 12. CHRISTINE CLAUSINE BARFOED, f. 20. Oktober 1833, blev 19. September 1854 gift med Jørgen Lemvigh Fog, f. 19. April 1823, d. i Horsens 7. Februar 1900, Købmand i Svendborg, men fra 1860 i Horsens. Der var 8 Sønner og 3 Døtre.

XI B 13. VILHELMINE BARFOED, f. i Jordløse 31. Marts 1835, flyttede efter Faderens Død med sin Moder og Brødrene Thomas og Magnus til Bogense, hvor hun døde 31. Januar 1908.

XI B 14. MAGNUS BARFOED, f. i Jordløse 19. Marts 1837, kom 1852 i Lære hos sin Broder Poul Abraham Barfoed i Helsingør, købte 1856 Broderens Værft og var fra 1862 Skibsbygmester i Helsingør i Kompani med Rohmann & Løve, d. i Helsingør 5. August 1898. Han blev gift i Helsingør 16. November 1864 med Thora Mathilde Unsmack, f. i Helsingør 15. August 1843, d. i Hillerød 25. April 1921. De havde 4 Sønner og 7 Døtre:

XII F 1. PAUL JOHAN BARFOED, f. i Helsingør 14. Februar

1866, blev Maskinist, var Maskinfabrikant og Jernstøber i Bogense 1. April 1890—1. November 1915, dernæst i Nyborg. Han blev gift i Bogense 19. Maj 1896 med Anna Brandt, f. i Neder Mølle i Skovby Sogn 5. Februar 1867, Datter af Møller Jens Carl Brandt og Hustru Anne Margrethe Jensen. De havde 1 Datter:

XIII G 1. ELSE BARFOED, f. i Bogense 11. Juni 1899, gift 1. April 1922 med Proprietær Carl Gustav Romshart Lindsgaard til Stjernegaard ved Gudum. Der er 1 Søn:

XIV — 1. Paul Lindsgaard, f. paa Stjernegaard 27. Maj 1923.

XII F 2. NIKOLINE BARFOED, f. 20. August 1867, var Lærerinde, men blev 4. Maj 1892 gift i Sct. Olai Kirke i Helsingør med Peter Rasmussen, f. 10. Juli 1858 i Engestofte i Næsby Sogn, Søn af Gaardejer Rasmus Pedersen og Hustru Kirstine Hansen i Engestofte. Han blev cand. theol. 1888, Lærer ved Helsingør Latin- og Realskole 1888—90, Sognepræst til Blære og Egedrup 1890—94, til Aars og Havbro 1894—1901, til Brorstrup og Ravnkilde 1901—23, Provst for Aars og Gislum Herreders Provsti 1894—1914, tog sin Afsked 1923 og bor nu i København. De har ingen Børn.

XII F 3. ANNA CATHRINE BARFOED, f. i Helsingør 26. Marts 1869, blev 14. Oktober 1894 i Ulstrup Kirke paa Refsnæs gift med Oberstløjtnant Carl Heinrich Albert Rohrdanz i Viborg, f. 26. Juni 1861 i Kjøbenhavn, Søn af Bogholder Heinrich Nicolaus Anton Rohrdanz og Hustru Mathilde Kirstine Johnsen i Kjøbenhavn. De har 1 Søn og 1 Datter:

XIII — 1. Poul Holger Rohrdanz, f. i Helsingør 20. Juli 1895, Student fra Fredericia 1913, stud. jur., Assistent ved Retshjælpen for ubemidlede.

XIII — 2. Gerda Thora Rohrdanz, f. i Helsingør 21. December 1902, Student fra Viborg 1921, for Tiden Elev paa Bibliothekskolen i Kjøbenhavn.

XII F 4. ELISABETH BARFOED, f. 23. Oktober 1871, d. 13. Oktober 1873.

XII F 5. THOMAS BARFOED, f. 8. Marts og d. 9. April 1873.

XII F 6. KAREN BARFOED, f. 29. April 1874, blev 12. Oktober 1894 i Sct. Olai Kirke i Helsingør gift med Adam Nicolai Peder Kruse Bøggild, f. 19. November 1865, cand. polyt. 1889, Lærer ved Helsingør Latin- og Realskole 1890—94, ved Fredericia Latin- og Realskole 1894—99, Timelærer ved Randers lærde Skole August 1899—Januar 1900, ved Frederiksborg Statsskole siden Januar 1900, Adjunkt dér 1901 og Lektor 1919. De har 2 Sønner og 2 Døtre:

XIII — 1. Ellen Bøggild, f. 7. Juni 1896 i Fredericia, gift i Frederiksborg Slotskirke 16. November 1920 med Ejnar Hobolth, f. 10. Februar 1893, cand. med. 1919, praktiserende Læge i Østbirk 1920—23, ved Sct. Hans Hospital Oktober 1923 til April 1924, for Tiden Kandidat paa Rigshospitalet i København, Søn af prakt. Læge Lars Ammitsbøll Hobolth i Østbirk ved Horsens og Hustru Anna Hjardemaal. De har 1 Søn og 1 Datter:

XIV — 1. Inger Hobolth, f. 3. November 1922.

XIV — 2. Lars Ammitzbøll Hobolth, f. 18. Juni 1924.

XIII — 2. Mogens Kruse Bøggild, f. 11. Juni 1901 i Hillerød, Elev paa Kunstakademiet i København.

XIII — 3. Jørgen Kruse Bøggild, f. 30. Juli 1903 i Hillerød, Student fra Hillerød Gymnasium 1921, stud. mag.

XIII — 4. Anne Marie Bøggild, f. 9. November 1909 i Hillerød.

XII F 7. ELLEN BARFOED, f. i Helsingør 17. April 1876, tog Præliminæreksamen 1892, var paa Statens Lærerhøjskoles 1-aarige Kursus 1900—01 (Naturhistorie og Geografi), Privatlærerinde i Ranum Februar 1893 til Juli 1894, Lærerinde ved Pigeskolen i Helsingør 1896—1909. Blev 28. Januar 1911 gift med sin Fætters Søn GUNNAR FALCK BARFOED, f. 10. Februar 1875 (se XIII D 1). Der er 1 Datter (se XIV D 1).

XII F 8. CHRISTEN MAGNUS BARFOED, f. i Helsingør 9. Juni 1878, d. 30. September 1888.

XII F 9. ERIK BARFOED, f. 9. Juni 1880, blev Ingeniør og var hos A. E. G. i København til 1. Oktober 1915, da han købte sin Broder Pouls Maskinfabrik og Jernstøberi i Bogense. Han blev 6. September 1913 gift i Næstved med Anna Bech, f. i Radsted Sogn 17. Juni 1892, Datter af Fouragehandler Axel Bech i København og Hustru Ingeborg Brandt. De har 2 Sønner og 1 Datter:

XIII H 1. JENS MAGNUS BARFOED, f. paa Christianshavn 1. December 1914.

XIII H 2. SVEN PAUL BARFOED, f. i Bogense 24. Januar 1917.

XIII H 3. KAREN BARFOED, f. 1. Juni 1924 i Bogense.

XII F 10. INGER BARFOED, f. 21. December 1882, gift i Helsingør 17. Maj 1910 med Johannes Hartvig Jessen, f. paa „Gyldensten“ paa Fyen 13. Januar 1875, tog Præliminæreksamen og var ansat i Hamburgsk Eksportfirma 1891—98, i Østasiatisk Kompagni 1898—1909, deraf 8 Aar i Siam, var derefter 1909—13 Medinteresseret i en Forretning, derpaa ansat i Firmaet I. W. Unmack, hvor han nu er Kontorchef. Han er Søn af Forpagter paa Gyldensten og Langesø paa Fyen Johan August Jessen og Hustru Thora Frederikke Sophie Hass. Der er 1 Søn:

XIII — 1. Carl Ulrik Jessen, f. 10. Oktober 1911.

XII F 11. KIRSTEN BARFOED, f. 27. November 1884, gift i Sct. Olai Kirke i Helsingør 15. Maj 1913 med Kunstmaler Poul Knud Halby, f. i København 1. Juli 1885, uddannet paa Kunstakademiet, har udstillet paa Charlottenborg siden 1913, Søn af Grosserer i København Knud Georg Halby og Hustru Eline Marie Hansen. De har ingen Børn.

XI B 15. BETTY BARFOED, f. 12. Februar og d. 8. Marts 1840.

XI B 16. BETTY BARFOED, f. i Jordløse Præstegaard 19. Juli 1841, d. i Odense 31. August 1921, gift 17. August 1860 med Carl Mathias Thrige, f. paa Krosgaard i Flynder Sogn 24. Oktober 1831, blev Seminarist fra Jellinge 4. Oktober 1851, var derefter Huslærer og Institutbestyrer i Bogense, blev saa Lærer ved Odense Borger- og Almueskolevæsen 6. Februar 1861 og til sidst ved Betalingsskolen i Odense; han døde 16. Januar 1893. Han var Søn af Mathias Jessen Thrige, Ejer af Krosgaard, og Hustru Dorthea Marie Kragelund. De havde 5 Sønner og 2 Døtre:

XII — 1. Mathilde Cathrine Thrige, f. i Odense 19. Juli 1861, Kommunelærerinde i Odense fra 1886.

XII — 2. Anna Cathrine Thrige, f. i Odense 27. Juli 1863.

XII — 3. Thomas Barfoed Thrige, f. i Odense 5. Maj 1866, tog Præliminær- og Maskinisteksamen, var fra 1887—1893 hos Edison paa hans Laboratorium i New York og i sammes Virksomhed i Schenectady, grundlagde

I. Februar 1894 en Fabrik i Odense for Elektromotorer og Dynamoer m. m.; han blev 1. Maj 1890 gift med Ingeborg Rasmussen, f. i Kjøbenhavn 1. Juli 1866, Datter af exam. jur. Theodor Rasmussen og Hustru Emma Amalie Melchior i Kjøbenhavn. De har 1 Søn og 3 Døtre:

XIII — 1. Ella Betty Thrige, f. i Orange N. Y. 9. September 1891. Gift.

XIII — 2. Edith Thrige, f. i Schenectady N. Y. 14. Juli 1893, gift 1. Maj 1919 med cand. polit. Einar Jacob Stampe Frølich, f. i Odense 1. Januar 1893, Sekretær i Arbejderforsikringsraadet. De har 2 Sønner:

XIV — 1. Einar Jacob Lorentz Stampe Frølich, f. 10. Marts 1921.

XIV — 2. Henrik Stampe Frølich, f. 6. September 1923.

XIII — 3. Thomas Barfoed Thrige, f. i Odense 12. December 1894, Ingeniør, studerede ved Kollegiet i Boston 1917—22, er nu ansat ved sin Faders Fabrikker i Odense.

XIII — 4. Karen Thrige, f. i Odense 24. Marts 1898, gift 20. September 1917 med Emil Gerlach, f. i Odense 30. Oktober 1891, Direktør i A/S Thomas B. Thriges Filial i Kjøbenhavn.

XII — 4. Johannes Thrige, f. i Odense 31. December 1867, d. 1. Januar 1868.

XII — 5. Johannes Magnus Thrige, f. i Odense 12. Marts 1870, blev Student 1891, er Billedhugger og fra 15. Juli 1915 Redaktør af „Fyens kommunale Telefonselskab“, gift i Sønder Broby Kirke 17. September 1924 med Karen Margrethe Klixbüll, f. 1. November 1881, Datter af Købmand i Odense Julius Klixbüll og Hustru Marie Elisabeth Brandt. De har 1 Datter:

XIII — 1. Betty Elisabeth Thrige, f. 5. og d. 6. Juli 1925.

XII — 6. Johannes Theodor Thrige, f. i Odense 6. August 1875, Gartner i Tottenham ved London, d. der 25. Januar 1915, gift med Annie Florence Holrogd.

XII — 7. Harald Thrige, f. i Odense 22. og d. 29. September 1879.

X C 5. MAREN v. ESSEN BARFOED, f. paa Strynø 6. Januar 1783, d. 3. Marts 1865, blev 1808 gift med Christian Balthazar Porth Holst, f. 1778, d. 1830 som Præst i Skjelby og Gjedesby paa Falster. De havde 4 Børn.

X C 6. ERIK CHRISTIAN BARFOED, f. paa Strynø 21. Januar 1786, blev cand. pharm. 1804, Provisor i Bogense, købte Apotheket der 1810, men 3 Maaneder efter Apotheket i Stege, som han drev 1810—42, da han solgte det, men vedblev at leve i Stege, indtil han døde 5. August 1854. Han var en god og kærlig Mand, der fremhjälpte sine Søstres tid-

ligt forældreløse Børn. Han blev gift 23. Marts 1810 med Anneke Cathrine Laurberg, f. 2. Januar 1789, d. 11. November 1869, Datter af Told- og Konsumptionskasserer Laurits Laurberg og Hustru Cathrine Hatting. De havde 1 Søn og 2 Døtre:

XI C 1. LAURA CHRISTINE BARFOED, f. 23. Marts 1811, d. 9. December 1901, blev 16. November 1842 gift med Peter Frederik Thayssen (som havde været gift 2 Gange før), f. i Husum i Sønderjylland 21. August 1802, d. som Præst i Baarse og Beldringe ved Præstø 25. Juli 1887, Søn af Etatsraad, Postdirektør Peter Thayssen og Hustru Christiane Vilhelmine Augusta Wittmack. De havde 2 Sønner og 2 Døtre:

XII — 1. Peter Thayssen, f. 2. November 1843, Landmand, rejste til Tandil i Sydamerika, men kom sindssyg hjem og døde paa Oringe 26. December 1904.

XII — 2. Laura Thayssen, f. 20. Februar 1846, d. ugift af Tuberkulose og vist ogsaa sindssyg paa Oringe 1. Januar 1880.

XII — 3. Anna Catharina Thayssen, f. 17. December 1849, d. ugift af Tuberkulose 5. Marts 1898.

XII — 4. Erik Christian Thayssen, f. 22. Februar 1852, blev Student 1870 og begyndte at studere Theologi, men gik til Gartneriet og blev Unergartner paa Thranckjær Slot paa Langeland 1879—80, derpaa Overgartner paa Sorø Akademi 1. November 1880, d. 7. Maj 1925; han blev gift 10. December 1880 i København med Frederikke Christine Henriette Gregersen, f. i Flensborg 13. August 1854, d. i Sorø 29. Januar 1920, Datter af Edikebrygger Lauritz Edvard Gregersen (fordreven Sønderjyde) og Hustru Anna Laura Helene Schmid. De havde 3 Sønner og 1 Datter:

XIII — 1. Ove Thayssen, f. i Sorø 6. Februar 1882, Student 1900, cand. mag. 1908, Adjunkt 1. August 1919, Lektor 1. December 1923, Skoleinspektør 1. August 1924; han blev 6. Maj 1909 gift med Caroline Margrethe Harriet Kjelgaard Nielsen, f. 29. September 1884, Datter af Købmand i Stenlille Viggo Olaf Rye Nielsen og Hustru Amalie Christiane Kjelgaard. De har 1 Søn og 1 Datter:

XIV — 1. Viggo Erik Thayssen, f. 5. Marts 1910.

XIV — 2. Anna Harriet Thayssen, f. 10. December 1911.

XIII — 2. Axel Thayssen, f. i Sorø 22. Februar 1885, Student 1903, cand. jur. 1910, Sekretær i Generalpostdirektoratet 1910, Fuldmægtig 1922, gift: 1) 29. Juli 1914 med Karen Hilderup Jørgensen, Datter af Sygehusinspektør i Odense Søren Hilderup Jørgensen og Hustru Vilhelmine Holst, skilt fra hende 21. Oktober 1922, og gift 2) 27. Oktober 1922 med Elly Cohr

Nielsen, f. 3. April 1890, Datter af Repræsentant i Odense Carl Nielsen og Hustru Helga Cohr. Der er 1 Søn og 1 Datter:

XIV — 1. Jørgen Thayssen, f. 6. Februar 1921.

XIV — 2. Jytte Thayssen, f. 14. Februar 1924.

XIII — 3. Johannes Thayssen, f. i Sorø Februar og d. Juni 1889.

XIII — 4. Anna Laura Helene Thayssen, f. i Sorø 21. Maj 1891, gift i Sorø 14. Maj 1913 med Frits Severin Wilhjelm, f. i Rimsø 9. November 1884, Kommunelærer i Randers, Søn af Pastor Frederik Wilhjelm og Hustru Lucretia Jacobsen. De har 1 Søn og 2 Døtre:

XIV — 1. Axel Erik Wilhjelm, Tvilling, f. 27. Juli 1914.

XIV — 2. Esther Elisabeth Wilhjelm, Tvilling, f. 27. Juli 1914.

XIV — 3. Agnete Harriet Wilhjelm, f. 20. Juni 1917.

XI C 2. CATHARINE ELISABETH BARFOED, f. 1. April 1813, d. 29. Oktober 1883, blev 16. November 1845 gift med sin Fætter POUL ABRAHAM BARFOED, f. 31. Marts 1820, d. 7. Marts 1904 (se XI B 7). Skibsbygger i Helsingør, Søn af Præsten Thomas Barfoed i Jordløse. Der var 2 Sønner og 1 Datter: (se XII E 1—3).

XI C 3. CHRISTEN THOMSEN BARFOED, f. 16. Juni 1815, gik i Vordingborg Skole og blev Student 1832, tog 1835 farmaceutisk Eksamen med Laud og 1839 polyteknisk Eksamens i anvendt Naturvidenskab, ligeledes med Laud; fra November 1839—Februar 1842 gjorde han med offentlig Understøttelse en Rejse til Tyskland, England og Frankrig, hvor han studerede Kemi og Mineralogi, og efter sin Hjemkomst begyndte han med Landhusholdningsselskabets Understøttelse at holde offentlige Forelæsninger over Agerdyrkningeskemien. Han besvarede et af Videnskabernes Selskab udsat Prisspørgsmaal og vandt Præmien, var 1844—46 Alumnus paa Borchs Kollegium, blev 1845 Docent og 1850 Lektor i Kemi og Fysik ved Veterinærskolen, ligesom han fra 1849 til-lige var Lærer i Kemi ved den militære Højskole; han blev 1858 Lektor i Kemi og Farmaci ved den nyoprettede Veterinær- og Landbohøjskole, hvor han lagde Grunden til det udmarkede kemiske Laboratorium; 1856 fik han Titel af Professor og blev 1865 Medlem af det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab; 1877 blev han Dr. med. ved Upsala Universitet, 1879 Dr. phil. ved Kjøbenhavns Universitet og 1885 Æresmedlem af Danmarks Apotekerforening. Som god Ven af J. C. Jacobsen var han 1876 med ved Oprettelsen af Carlsberg-Fondet og af Carlsberg-

Laboratoriet, hvis Formand han blev. Han har udgivet „Den rene Kystallografis Hovedtræk“, „Lærebog i den analytiske Kemi, Prøvemidlerne og den uorganiske kvalitative Analyse“ og „De organiske Stoffers kvalitative Analyse“, samt en Del videnskabelige Arbejder i „Tidsskrift for Fysik og Kemi“. Alle hans Arbejder bærer Præget af Grundighed, Paalidelighed og Samvittighedsfuldhed. Han var en fortrinlig Lærer og vandt sine Elevers fulde Tillid og Hengivenhed. Han tog sin Afsked 22. August 1887 og levede Resten af sine Dage i sit Hjem Frederiksberg Alle Nr. 11; han døde 30. April 1889. Han blev 30. Oktober 1846 gift med Elise Petrine Hedvig Mathilde Viborg, f. 12. Marts 1817, Datter af Etatsraad, Forstander for den gamle Veterinærskole paa Christianshavn Erik Nissen Viborg og Hustru Frederikke Charlotte Nielsen. De havde 1 Søn og 1 Datter:

XII G 1. ERIK CHRISTIAN NISSEN BARFOED, f. 6. December 1847 i Kjøbenhavn, Student fra Metropolitanskolen 1867, cand. theol. med Laud. 21. Januar 1873, rejste udenlands paa Universitetsstipendier 1873—74, var Alumnus paa Borchs Kollegium 1874—79 og var samtidig Lærer og Manuduktør i Kjøbenhavn og Protokolfsører ved den theologiske Eksamens 1875—79, blev 2. Katheket ved Garnisons Kirke 7. Juni 1877, ordineret 27. Juni, blev Sognepræst til Hørsholm 27. December 1879, til Brøndby-Vester og Øster 20. Maj 1892, hvorfra han af religiøse Grunde tog sin Afsked 28. December 1911 og fik den bevilget med Pension 19. Januar 1912, bor nu i Kjøbenhavn. Han har skrevet forskellige theologiske Bøger, f. Eks. „Altar og Prædikestol“ 1886, „Vor Højmesse“ 1899, „Oldkirkens Liturgier“ 1902. Han blev 16. Marts 1880 i Garnisons Kirke gift med Thora Læssøe, f. i Kjøbenhavn 31. August 1853, d. 17. Januar 1917, Datter af Kammerraad, Slotsforvalter paa Rosensborg Ludvig August Læssøe og Hustru Charlotte Camilla Louise Trütschler-Hanck. De har 4 Sønner og 2 Døtre:

XIII J 1. IDA BARFOED, f. 18. Juni 1881, rejste til Italien 1906, men styrer nu Huset for sin Fader efter Moderens Død, ugift.

XIII J 2. ERIK LÆSSØE BARFOED, f. 5. Marts 1883, tog 4de Klasses Hovedeksamen og blev 1905 Skibsingeniør fra Orlogsværftets Skibsbygnings- og Maskinistskole, var Marinesoldat 1905, rejste til Amerika 1906, derfra til Paris, hvor han fik Diplom som Skibs- og Maskin-

ingeniør fra „Ecole maritime“ 1909; samme Aar kom han til Burmeister og Wain og ledede Bygning af Undervandsbaade paa Orlogsværftet 1915—16, blev Underdirektør hos Burmeister og Wain 1916. Han blev 1. September 1911 gift med Charlotte Sofie Carlsen, f. 7. Maj 1888 i Lofoten i Norge, Datter af Carl Magnus Olsen og Hustru Anne Birgitte Andersen. De har 3 Sønner og 1 Datter:

XIV G 1. ERIK CHRISTIAN LÆSSØE BARFOED, f. 25. August 1912.

XIV G 2. SIGURD HARALD LÆSSØE BARFOED, f. 2. Oktober 1915.

XIV G 3. THORA BIRGITTE LÆSSØE BARFOED, f. 4. April 1917.

XIV G 4. GUNNAR LÆSSØE BARFOED, f. 11. Juni 1919.

XIII J 3. HELGA LOUISE BARFOED, f. 4. September 1884, ud-dannet til Lærerinde, blev 4. September 1910 gift med Arkitekt Christen Borch, f. 4. Marts 1883, Søn af kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt Martin Borch og Hustru Marie Henriette Nyrop i Kjøbenhavn. De har ingen Børn.

XIII J 4. CHRISTEN THOMSEN BARFOED, f. 5. November 1886, gik med „Georg Stage“ som Elev 1902, men holdt op at sejle 1903 og kom i Gartnerlære dels i Danmark, dels i Tyskland 1906—08, var Marinesoldat 1909, oprettede 1924 selvstændigt Gartneri paa Sct. Nikolajvej paa Frederiksberg. Han er ugift og bor hos sin Fader.

XIII J 5. KNUD VALDEMAR BARFOED, f. 1. Marts 1888, Student 1907, var i Murerlære 1910, Pionersoldat 1911, indkaldt under Verdenskrigen 1914—15, blev Arkitekt fra Kunsthakademiet 1916; han blev Konduktør ved Fyrvæsenet 1917—19, Konduktør ved Veterinær- og Landbohøjskolen 1920 og ved Roskilde Kathedralskole 1923. Han blev gift 6. Maj 1917 med Emma Margrethe (kaldet Maggie) Trock, f. 6. Maj 1888, Datter af Forpagter Carl Trock og Hustru Agnes Castenschild. De har 1 Søn og 1 Datter:

XIV H 1. JØRGEN CHRISTIAN LÆSSØE BARFOED, f. 1. Oktober 1919.

XIV H 2. IDA MARGRETHE LÆSSØE BARFOED, f. 22. September 1922.

XIII J 6. HARALD LÆSSØE BARFOED, f. 2. Marts 1890, Elev paa Skoleskibet „Viking“ 1907, Marinesoldat 1913, Styrmand 1914, sejler nu som 1ste Styrmand i Selskabet „Orient“. Han blev gift 9. August 1922 med Ellen Bondesen, f. 15. November 1888, Datter af Overlæge Bondesen og Hustru Agnes Bonne. Ingen Børn.

XII G 2. ANNA CATHARINA BARFOED, f. 11. Maj 1849, ugift, bor sammen med sin Broder. Hun har igennem 6 Aar deltaget i Arbejdet ved Københavns Understøttelsesforening, i de fattige Kvarterer omkring Dannebrogsgade.

Vi sætter her en Gisning op, som muligvis ikke er rigtig, men kan være rigtig. Den bekendte Admiral NIELS LARSEN BARFOD vides nemlig at høre Slægten til. Han stod i nært Forhold baade til Else Cathrine Barfood i Assens (VIII B 2) og Præsten Thomas Barfood i Fraude (VIII B 3), hvem han omgikkes som Slægtning, ligesom han har staat Fadder til flere af deres Børn. Det kan ikke sikkert paavises, hvorledes han nedstammer fra Jens Barfod til Sæddinggaard; men vi antager, at det kan udredes saaledes:

III A 1. LAURITS (el. LARS) BARFOD havde blandt andre Sønnen:

IV B 3. JACOB BARFOD, der var Herredsfoged i Hammerum Herred; han havde 4 eller 5 Børn, af hvilke den ene kan være:

V D 5. NIELS BARFOD, som ellers er ukendt, men som mindst havde 2 Sønner:

VI E 1. JACOB NIELSEN BARFOD, f. 1619, d. 1698, Kaptajn i Søetaten, gift med Karen, f. 1634, d. 1704. Vi ved ikke bestemt, om de havde Børn; men samtidig levede forskellige yngre Barfod'er i København, som var ansatte i Flaaden eller paa Holmen, og vi antager, at de har haft følgende 4 Børn, 3 Sønner og 1 Datter:

VII E 1. DORTHEA MARGRETHE BARFOD, som 1699 blev gift med Niels Regnholtzen Kamp, der var Kasserer ved Børnehuset, f. 1663, d. 1735; hun var født ca. 1665 og døde 1734; de boede flere Aar hos en Datter:

VIII — 1. Dorthea Cathrine Kamp, gift med Præsten i Ondløse

Christian Peter Getreuer, som døde 3. Februar 1730, hvorpaa de flyttede med Datteren til Kjøbenhavn.

VII E 2. HANS BARFOD, Provisionsmester ved Holmen, gift med Dorthea Frølund, de havde mindst 1 Søn og 1 Datter:

VIII F 1. MARGRETHE BARFOD, f. ca. 1695, gift 1717 med en Erik Selboe.

VIII F 2. PETER MIKAEL BARFOD, f. ca. 1697, d. 1772, havde en underordnet Ansættelse ved Holmen.

VII E 3. JACOB BARFOED, f. 1681, blev Løjtnant, men døde i Pestaaret 1711; han blev 10. April 1711 gift med Gedske Olufs datter, f. 1686, der ogsaa døde 1711.

VII E 4. THOMAS BARFOD, blev Snedker i Kjøbenhavn og døde dér 1705. Han var gift med Christence Knuds datter, der døde 1701. De havde Datteren:

VIII G 1. MARIE KIRSTINE BARFOD, f. ca. 1682, vist gift med Mathias Hansen Hjort i Hillerød eller med en Underfyrværker Laurits Nielsen Tams, maaske med begge.

VI E 2. LAURITS BARFOD, blev Proviantkommisær paa Taasinge og boede rimeligvis der paa Barfodgaard, som forøvrigt har givet senere Ejere Navnet Barfod uden Ret; men hvornaar han kom der, og hvor han tidligere har levet, ved vi ikke. Han var gift med Kirstine Hansdatter Løve, f. rimeligvis paa Taasinge ca. 1618 og d. 1698. De havde vist 3 Børn, men kun Nr. 1 og 3 er sikre:

VII F 1. NIELS LARSEN BARFOD, f. 5. April 1650, om i Kjøbenhavn eller paa Taasinge kan ikke siges, kom tidligt til Marinens og blev af General-Admiral Cort Adelaer 1666 sendt til Holland for der at lære Søvæsenet, var i hollandsk Tjeneste i Østindien, indtil han 1675, efter Kaptajn Bæhrs Død paa Rejsen, paatog sig Anførselen og sejlede Skibet „Oldenborg“ fra Batavia til Danmark. Han udmærkede sig som Kaptajn 1676 i Slaget ved Øland, som Kommandørkaptajn ved Lange land og i Kjøge Bugt 1677 og ved Bornholm 1679, „hvor han selvanden fægtede lykkelig med 5 Orlogsskibe“. Ogsaa 1694 og 1700 kæmpede han med Held mod den engelske og svenske Flaade. Han viste sig overalt baade som en forsiktig, tapper og dygtig Officer, hvorfor han 1703 blev Skoutbynakt, 1710 Viceadmiral og 29. Juli 1714 Admiral. Han var

dog mindre heldig i denne Stilling, hvorfor han 10. Marts 1717 blev Deputeret ved Søetatens Generalkommissariat. Han var en af alle agtet Mand, og han var en from og gudfrygtig Mand, som aldrig indlod sig i Kamp uden først at have holdt Bøn med sit Mandskab. Han var ogsaa meget æret og afholdt af Frederik IV. Hans Portræt opbevaredes endnu 1844 hos hans Sønnedatters Datter paa Kongsberg i Norge; han bærer paa Brystet en stor Guldmedalje i en Guldkæde, som Kongen en Gang gav ham efter en heldig og ærefuld Træfning. Ved Kronprins Frederiks (VI) Indtog i Kjøbenhavn med sin nylig ægtede Hustru Kronprinsesse Marie Sophie Frederikke 1790 stod Barfods Navn selvfjerde paa den ved Holmen rejste Triumfbue. Han var 2 Gange gift: 1) 1677 med J a n n i k e B æ h r, maaske en Datter af den ovenfor omtalte Kapitajn Bæhr paa Skibet „Oldenborg“; hun var født ca. 1649 og døde i Barselseng 11. Marts 1687; med hende havde Barfod 1 Søn; 2) 1689 med M a g d a l e n e W i t h, f. ca. 1653, en Datter af Kræmmer Jørgen With i Kjøbenhavn; hun døde ca. 1718, og med hende havde Barfod 3 Sønner og 2 Døtre:

VIII H 1. CLAUS BARFOED, f. vistnok 11. Marts 1687, opholdt sig nogle Aar i Fredericia, men i 1717 boede han i Kjøbenhavn og kaldtes Stadsadjudant. Frederik IV's Yndest gjorde ham til Infanterikaptajn i en temmelig ung Alder, men han afgik allerede ved Reduktion 23. November 1722. Endnu under Kjøbenhavns Brand 1728 opholdt han sig i Byen; men 1729 forpagtede han Eriksholm og købte siden en Frigaard udenfor Holbæk. Her døde han pludselig 1759 ved et Ulykkesstiflæde. Han var gift 3 Gange: 1) med K i r s t i n e C i r t z a u, en Præstedatter fra Holstein; hun døde 1726; 2) 1727 med C a t h r i n e A a r b y, 3) 1735 med K a r e n v. E s s e n, f. ca. 1718, Datter af Præsten Nicolai v. Essen og Hustru Karen Schade; hun døde i Kjøbenhavn 1778 efter et Fald paa Gaden, hvorved hun brakkede Laarbenet. Familien saa i dette Himlens retfærdige Straf, da den mente, hun ikke havde været god ved sin gamle Mand, ja, endog havde været ham utro. Claus Barfoed havde en Mængde Børn, af hvilke vi kun kan paapege 10; han er den eneste af Admiral Barfods Sønner, der nu har mandlige Efterkommere. De Børn, vi kender lidt til, om end for fleres Vedkommende kun deres Navne, er følgende:

IX G 1. EDLE DORTHEA BARFOED, f. i Fredericia 10. Marts

1714, d. i Holbæk 14. Juni 1783; hun blev i Holbæk 10. August 1733 gift med Peter Smith, f. 10. August 1707, d. som Præst i Mern 14. November 1795, Søn af Generalfiskal og Justitsraad Troels Smith og Hustru Ellen Kaasbøll. Hun var af Forældrene tvungen til dette Ægteskab; hun skal have erklæret, at hun aldrig fremtidig vilde have en glad Stund og heller ikke forskaffe sin Mand den; hun var ogsaa altid ulykkelig og tungsindig. De havde 10 Børn.

IX G 2. CATHRINE MAGDALENE BARFOED, f. Marts 1717, ukendt.

IX G 3. HANS CHRISTOFFER BARFOED, f. Oktober 1719, ukendt.

IX G 4. HEDEVIG SOFIE BARFOED, f. Juli 1721, ukendt.

IX G 5. CARL VILHELM BARFOED, f. Januar 1723, ukendt.

IX G 6. MARIE CHRISTINE BARFOED, f. Februar 1724, død 25. December 1772, gift i Holbæk 1. August 1755 med Arnold Christian Dyssel, f. i Vrensted 4. Maj 1718, Huslærer hos Svigerfaderen 1736—41, død som Sognepræst i Hygum 1775. De havde 1 Søn og 1 Datter.

IX G 7. GEORG VILHELM BARFOED, f. i Kjøbenhavn 1726, Student fra Roskilde 1746, cand. theolog. 1749, søgte ikke noget Embede. Han døde paa en Rejse i Altona August 1759.

IX G 8. En Søn, hvis Navn vi ikke kender, døde ung og ugift paa en Kinarejse.

IX G 9. NICOLAI v. ESSEN BARFOED, f. c. 1740, Student fra Roskilde 1758, blev Fændrik i Armeen vist til 1761, var Thehandler i Kjøbenhavn 1765—67, maaske længere, Købmand i Lübeck fra c. 1770 til c. 1777, hvorfor han i Familien gaar under Navnet „den lübske Barfoed“, tilsidst Købmand og Gæstgiver i Horsens, hvor han døde 20. Februar 1794. Han var 3 Gange gift: 1) med en Jomfru Schiønning, med hvem han havde 2 Børn, 2) med Karen Zuschlag, vist fra Norge, f. ca. 1752, død i Horsens 1785, med hvem han ogsaa havde 2 Børn, 3) 1787 med Dorthea Cathrine Fabricius, f. i Dalum 6. August 1766, død i Horsens 15. Januar 1833, Datter af Provst Hans Tage Fabricius og Hustru Adriane van Moeuss i Dalum, senere i Rise paa Ærø; med hende havde han 8 Børn. Nicolai v. E. Barfoed er den

eneste os bekendte, igennem hvem Admiralens Linie er blevet fortsat indtil vore Dage. De 12 Børn var 7 Sønner og 5 Døtre:

X E 1. CLAUS HANSEN BARFOED, f. Oktober 1765, tog som Barn en Rottekugle af sin Faders Chatol, slugte den og døde.

X E 2. KAREN v. ESSEN BARFOED, f. Januar 1767, var i nogle Aar hos Præsten Fabricius i Skanderborg, kom derfra til Assens, men er vist senere død ugift i Kjøbenhavn.

X E 3. EDLE GOTTLIEBE BARFOED, f. i Horsens Marts 1782, blev gift med Proprietær Christensen paa Rørbækgaard, men blev atter skilt fra ham.

X E 4. JOHAN NICOLAI v. ESSEN BARFOED, f. i Horsens September 1784, død August 1800.

X E 5. HANS TAGE AUGUST BARFOED, f. Marts 1787, død Februar 1792.

X E 6. CARL VILHELM BARFOED, f. i Horsens 26. Juli 1789, blev opdragten hos Proprietær Fabricius til Søbygaard, lærte Handelen i Odense, gik ca. 1808 til Norge og blev Handelsbetjent i Laurvig, hvor han senere blev selvstændig Købmand, og hvor han døde 13. November 1857. Han var 2 Gange gift: 1) med Pouline Rosenberg, død Januar 1818, Datter af Proprietær Rosenberg til Nordbygaard ved Laurvig, 2) 1819 med Bolette Frederikke Rosenberg, en Søster til hans første Kone. Der var 2 Sønner og 4 Døtre:

XI D 1. FREDERIK NICOLAI BARFOED, f. i Laurvig 5. Februar 1817, lærte Handel i Laurvig og i Skien, men rejste 1838 som Handelsbetjent til Newcastle upon Tyne, gjorde som Kommissionær derfra 1840 en Rejse til Tyskland, Danmark og Norge, men nedsatte sig 1844 som Købmand og Tobaksfabrikant i Rotterdam i Holland. Om ham og hans mulige Ægteskab og Børn har vi intet kunnet faa at vide trods Forespørgsler i Rotterdam.

XI D 2. CARL MARTIN BARFOED, f. i Laurvig Januar 1818, forliste ca. 1832 paa Rheden ved Vlies i Holland.

XI D 3. POULINE BARFOED, død ved et Ulykkestilfælde, skoldet af kogende Vand, ca. 6 Aar gammel.

XI D 4. DORTHEA CATHRINE BARFOED, ukendt.

XI D 5. FREDERIKKE GULDGRANDINE BARFOED, ukendt.

XI D 6. VILHELMINE POULINE BARFOED, ukendt.

X E 7. CHRISTIAN v. ESSEN BARFOED, f. i Horsens Maj 1790, kom ved Faderens Død til sin Morbroder, Præsten Christian Fabricius i Skanderborg, men kom 1804 i Handelslære i Aalborg og 1807 i Kragerø i Norge. Men samme Aar blev han Fuldmægtig paa Postkontoret i Christiania og 1809 Fuldmægtig i Provideringskommissionen for Norge. Her blev han til 1814, var saa Superkargo og Købmand i Christiania og Laurvig, indtil han 1821 gik tilbage til Danmark og gjorde sin Formuc i Penge. Derpaa levede han paa Årø, indtil han 1824 købte Gaarden Humletofte ved Kjøbenhavn. Denne Gaard brændte 1835, hvorfor han solgte den 1837 og levede siden som Kommissionær i Kjøbenhavn, indtil han 1842 bosatte sig i Svendborg, hvor han senere døde. Han blev 8. Maj 1822 gift med Anna Sophie Frederikke Fabricius, f. 7. November 1803, Datter af Proprietær Ove Fabricius paa Søbygaard og Anna Cathrine Nissen. De havde 4 Sønner og 4 Døtre:

XI E 1. OVE FABRICIUS BARFOED, f. 26. August 1823, død 6. Juni 1824.

XI E 2. OVIDIA DORTHEA BARFOED, f. 19. Oktober 1824.

XI E 3. ANNA CATHRINE BARFOED, f. 17. Januar 1826.

XI E 4. EDVARD BARFOED, f. 30. Maj og d. 15. December 1828.

XI E 5. CARL LUDVIG BARFOED, f. 27. August 1829, død 27. December 1830.

XI E 6. En dødfødt Datter 30. Juli 1833.

XI E 7. ANTONETTE BARFOED, f. 27. Januar 1837.

XI E 8. OVE v. ESSEN BARFOED, f. i Svendborg 28. Oktober 1843.

X E 8. FREDERIKKE BARFOED, Tvilling, f. 21. Juni 1791, død samme Aar.

X E 9. ADRIAN RENIER BARFOED, Tvilling, f. 21. Juni 1791, blev efter Faderens Død opdragen hos Proprietær Ove Fabricius paa Søbygaard, lærte siden Handelen i Odense og Helsingør. Han blev kapret i Krigen med Sverrig 1808—09, gik saa til Norge, først som Fuldmægtig paa Kragerø Postkontor, blev derpaa Handelsbetjent, gik saa tilbage til Danmark og nedsatte sig ca. 1820 som Købmand i Horsens. Han blev 15. Februar 1822 gift med Maren Bang, f. 26. September 1797, Enke efter Købmand i Horsens Johan Christensen Munch, Datter

af Købmand Niels Christian Bang og Hustru Maren Olsdatter Broberg i Horsens. De havde 3 Sønner og 1 Datter:

XI F 1. HANS MUNCH BARFOED, f. 2. November 1822, død 11. November 1824.

XI F 2. HANS MUNCH BARFOED, f. 23. November 1824, d. 27. Maj 1832.

XI F 3. THEODOR NICOLAI OVE BARFOED, f. 22. Februar 1828, lærte Handelen i Helsingør.

XI F 4. ELISABETH NICOLINE CATHRINE BARFOED, f. 26. Maj 1835, d. i Helsingør 29. Maj 1863.

X E 10. FREDERIKKE MARIE BARFOED, f. Juli 1792, død inden Faderens Død.

X E 11. KAREN ZUSCHLAG BARFOED, f. Juli og d. December 1793.

X E 12. NICOLAI v. ESSEN BARFOED, f. efter Faderens Død August eller September 1794, d. i Skanderborg 20. August 1800.

VIII H 2. LAURITS BARFOD, f. 1689, d. 1694.

VIII H 3. JØRGEN BARFOD, f. 1691, f. 1694.

VIII H 4. JANNIKE CATHRINE BARFOD, f. 1692, d. 1694.

VIII H 5. LUCIE BARFOED, f. August 1693, gift med Præsten Mads Trane, der døde 6. Juli 1719 som Stiftsprovst i Viborg; ellers kendes hun ikke.

VIII H 6. NIELS BARFOED, f. i Kjøbenhavn 21. Juni 1696, Student 1713, Bakalaureus 1714, cand. theol. 9. December 1715; han skrev 1718 mod Professor Hartmann en Disputats om „Det første Aarhundres Kætttere“ og forsvarede det offentligt ved Kjøbenhavns Universitet. Derpaa rejste han de følgende Aar omkring ved Universiteterne i Tyskland, Holland, England og Frankrig, og efter sin Hjemkomst blev han 1728 Præst i Kalundborg og 28. November 1732 Præst ved Vor Frelsers Kirke i Christiania, Provst i Bragenæs Provsti og Stiftsprovst i Christiania Stift. Han skriver bestandig baade sit og sin Faders Navn „de Barfoed“ og sin Moders Navn „de Witte“. Han er den eneste Barfod, der siden Laurits Barfod (1576) i det ydre har søgt at hævde et Adelsskab. Han døde allerede 10. Maj 1739 og „efterlod sig et priseligt Minde for sin Fromhed og Retsindighed“. Han blev gift, medens

han var Præst i Kalundborg 14. Maj 1732 med Johanne Fischer, f. April 1716, Datter af Johan Thomsen Fischer og Hustru Martha Brink. Hun fik kgl. Bevilling til at sidde i uskiftet Bo, saalænge hun forblev Enke. Men 18. Januar 1743 foretages Skifte i hendes Stedfader Justitsraad Holmsteds Hus i Kjøbenhavn, hvor hun den Gang opholdt sig, og kort efter giftede hun sig med Stiftsprovst Rasmus Paludan, der 1751 blev Biskop i Christianssand; hun døde allerede 1752 eller 1754. Med hende havde Barfoed 3 Sønner og 2 Døtre:

IX H 1. NIELS BARFOED, f. Maj 1733, blev Student 1751, men tog aldrig Embedseksamen. Han kom til Jylland i Kondition og skal siden være blevet gift med en Enke, som havde Børn, og blev senere Klokker. Selv havde han ingen Børn, men var en udmærket Stedfader, som opdrog Stedbørnene med al Omhygge og blev meget elsket af dem. Skønt han ingen Eksamens havde faaet, prædikede han en Del for Omegnens Præster; men, hvor i Jylland han var Klokker, ved vi ikke. Rimeligvis var hans Kone den ~~Sitte~~ Winther, som først var gift med en Kleinsmed Schou og siden med en Barfoed i Jylland. Hun var født 11. Juni 1730 og var Datter af Præsten Laurits Winther i Herrengård og Hustru Anna Cathrine Ravn.

IX H 2. MARTHA BARFOED, f. og d. 1734, blev ca. 5 Uger gammel.

IX H 3. JOHAN FREDERIK BARFOED, f. og d. 1736, blev 4 Uger gammel.

IX H 4. JOHAN FREDERIK BARFOED, f. og d. 1737, blev 2 Dage gammel.

IX H 5. MAGDALENE BARFOED, f. Oktober 1738, blev 1754 gift med Christen Tobiesen, residerende Kapellan i Nordrevalle ved Christianssand i Norge, senere Sognepræst for Hjerdal Præstegård og Provst; hun døde som Enke i Annekset Tuddal 23. September 1820. De havde 9 Børn, af hvilke Nr. 6 Frederik Holmsted Tobiesen, Præst i Vindinge, var Bedstefader til den kendte Præst og Provst Leopold Ernst Ludvig Tobiesen i Flemløse paa Fyen.

VII F 2. JENS LAURITSEN BARFOD, blev 13. August 1681 gift med Anna Hansdatter i Troense, Enke efter Jacob Jørgensen Vick el. Viig; han kendes ellers ikke, men har vist haft følgende to Sønner:

VIII I 1. JACOB JENSEN BARFOD, f. 1684, ukendt.

VIII I 2. NIELS JENSEN BARFOD, f. 1686, ukendt.

VII F 3. MARIE BARFOED, f. før 1668, var sikkert en Søster til Admiralen; hun blev gift med Nicolai Wivet, Kancelliraad, Toldskriver og Borgmester i Kjøbenhavn, med hvem hun mindst havde 2 Sønner. Hun havde været Amme for en af vore Konger, vistnok Christian VI, og derfor omfattede Frederik IV baade hende og hendes Familie med stor Kærlighed, hvad han viste paa mange Maader.

Kvindelinien.

VIII A 2. ELSE CATHRINE BARFOOD, f. i Fraugde Præstegaard paa Fyen vist i August 1700, blev efter sin Faders Død sammen med sin Broder Thomas opfostret hos Fasteren Valborg (VII B 9.) og hendes Mand Jacob Rasmussen paa Sanderumgaard. Senere kom hun ud at tjene og var vist nogle Aar hos Generalfiskal Smith i Kjøbenhavn; thi derfra blev hun 9. December 1726 gift i Frue Kirke med Hans Pedersen, som den Gang var Fuldmægtig hos nævnte Smith. Hvem denne Hans Pedersen var, kan ikke opklares; men Sagnet fortæller, at hans Fader var en Løjtnant eller Oberstløjtnant Peder v. Lindou, og at hans Moder hed Christine. Peder v. Lindou maatte paa Grund af en Duel med en Reventlow, hvem han dræbte, en nær Slægting af Fr. IV's Dronning Anna Sophie (Reventlow), flygte ud af Landet og gik til Tyskland, hvor han oprettede et Stamhus, og hvor hans Slægt endnu skal blomstre. Hustruen var maaske død; men der var 8 Sønner, af hvilke de 3: Hans, Niels og Jens blev her i Landet. De turde dog ikke beholde Navnet v. Lindou, men kaldte sig efter Faderens Fornavn Pedersen. Niels blev Snedker i Holme-Olstrup, blev gift med Maren Pedersdatter og døde i Olstrup 1790, 90 Aar gammel. Han havde Sønnen Peter, f. 17. September 1769 (kaldt „Peter Kingo“, „da han var i Familie med Thomas Kingo“), som godt kendte Provst Barfoed i Fakse, og i Breve til ham skrev han „Du“; han var ogsaa opdragen og konfir-

neret af sin Fætter, Provstens Fader Pastor Barfoed i Tirstrup. Denne Peter var en meget agtet Mand, var Ejer af Bredevadsmølle ved Hor-sens fra 1834, Dannebrogsmænd og Forligskommissær i Tyrsting og Vrads Herreder; han døde kun 1½ Maaned senere end Provsten i Fakse, 26. December 1841. Hvad Jens var, ved vi ikke; men som en meget gammel Mand besøgte han ikke sjældent sin Brodersøn, den omtalte Pastor Barfoed i Tirstrup, hvem han gav en Samling Kærlighedssange, som han havde skrevet, og som Forfatteren Frederik Barfod senere fik Eje. Om Sagnet om Peter v. Lindou er mere end et Sagn, er ikke til at opklare. Det siges ogsaa, at han døde 1731 eller 1736, og at hans Hustru Christine døde 1728 eller 1732. Det er mærkeligt, at Hans Pedersens og Else Cathrine Barfoods Børn aldrig har vidst, hvem deres Faders Forældre var. Hans Pedersen døde ganske vist allerede 28. Marts 1743, da den ældste Søn kun var 13 Aar gammel; men Else Cathrine løde først 20. April 1776, da hendes ældste Søn var over 46 Aar gammel. Hans Pedersen var født 1696 og blev 2 Aar efter sit Bryllup Borg-nester i Assens, 26. November 1728, hvilket Embede han havde til sin Død. Han blev begravet i den nordre Gang i Assens Kirke 4. April 1743. Enken levede endnu i 33 Aar i meget trange Kaar; de første 30 Aar boede hun i Assens, men flyttede saa til sin Datter Catarina, som var gift med Broholm; men under et Ophold hos sin Søn Peter paa Mølleknap i Kjerte Sogn døde hun 20. April 1776 og blev 29. April „hæderlig begravet udi Kjerte Kirke“. Hun var et meget vanskeligt Menneske at omgaas, bestandig misfornøjet og klagende. Hans Pedersens og Else Cathrine Barfoods Billeder, særliges smukke Malerier i Legemsstørrelse, er gaaede i Arv i Slægten og ejes nu af Dr. med. H. P. G. B. Barfod (XII M 1) paa Frederiksberg. Hans Billeder viser et stort, rødt og sundt, livligt og godmodigt, ret smukt Ansigt; hendes Ansigt er mindre livligt og godmodigt, det er langagtigt og blegt, men ret smukt formet. De havde 11 Børn, 5 Sønner og 6 Døtre, som alle var døbte med Moderens Slægtsnavn Barfood. Det fortælles, at Admiral Barfod, som stod Familien meget nær (baade han selv og hans Sønner stod Fadder til flere af deres Børn), havde udvirket hos Fr. IV, at Børnene fik Barfod=Navnet, og at de immatrikuleredes i Slægten som ægte Barfod'er. Deres Børn var:

IX I 1. TRUELS BARFOOD, f. i Kjøbenhavn 18. September og d. 23. September 1727.

IX I 2. ELLEN CATHRINE BARFOOD, f. i Kjøbenhavn 26. November og d. 16. December 1728.

IX I 3. CHRISTEN HANSEN BARFOOD (skrev sig senere Barfoed), f. i Assens 15. Januar 1730, modtog sin første Undervisning i Hjemmet, men blev efter sin Faders Død sammen med Broderen Hans Christian Trewen Barfood sat i Nyborg Skole „paa min ædle Morbroder Knud Barfoods Bekostning“, som „har ydet mig saa mange Velgerninger og med saa kærligt et Sind, at han med fuld Ret fortjener, at jeg med sønlig Ærefrygt agter ham som min Fader, saalænge jeg lever; thi flere og større Velgerninger kunde en Søn ikke modtage af sin Fader“. Han blev Student 1748, men maatte paa Grund af Fattigdom leve som Huslærer paa Fyen indtil 1751. Derpaa tog han til Kjøbenhavn for at fortsætte Studeringerne, men blev meget syg og lidende i de første 9½ Maaneder. Han og hans Broder fik Bolig sammen paa Regensen; men de havde ikke andet at leve af end at „bære Lig“. Professor Johan Otto Bang fik da Interesse for ham, skaffede ham Kommunitetet og senere Walkendorfs Kollegium, og han fik desuden nogle Informationer; men svag og fattig var han, da han endelig tog theologisk Attestats 26. Januar 1756 med non condemnendus. Han informerede fremdeles i Kjøbenhavn, indtil han 1. April 1761 blev ordineret som Feltpræst. Det var han til 13. September 1762 ved 2. Norske Feltdragon-Regiment. Han blev 15. Februar 1765 Sognepræst til Sønder og Nørre Onsild, 8. April 1768 til Tirstrup og Fuglslev, 9. Juni 1781 til Lyngby og Albøge, hvor han døde 15. August 1785. Han var en alvorlig Kristen og en samvittighedsfuld Præst, og han var en begavet Prædikant. Han havde let ved at føre Pennen baade paa Vers og i Prosa. Han var 2 Gange gift: 1) 15. Juni 1762 i Segeberg med Christiane Elisabeth Kruuse, f. 21. Januar 1735, d. 17. Juli 1777, Datter af Kommandant paa Færøerne Johan Peter Kruuse og Hustru Dorothea Elisabeth Kjerlingen, 2) 24. Maj 1780 med Inger Kirstine Kjærsgaard, f. 16. Maj 1743. Med sin første Hustru havde Barfoed 5 Børn: 2 Sønner og 3 Døtre; med sin 2. Hustru havde han ingen Børn. Hun giftede sig igen 1795 med en Pastor Claussen i Mørke, f. 1741, d. 1816; hun døde som Enke i Randers 29. Maj 1824. Barfoods 5 Børn var:

X I 1. Dødfødt Datter i Segeberg 7. April 1763.

X I 2. Dødfødt Datter i Skalkendrup ved Nyborg 14. Februar 1765.

X I 3. HANS PETER BARFOED, f. i Sønder Onsild 18. Marts 766, d. 15. Februar 1769.

X I 4. ELSE CATHRINE DOROTHEA BARFOED, f. i Sønder Onsild 11. Juli 1768, d. i Fakse 7. Februar 1842, gift i Nakskov 18. December 1792 med Peter Trolle Priergaard, f. i Nakskov 1767, blev Købmand og Skipper i Nakskov, Ejer af Kathrinebjerg ved Brænnerslev, derpaa Forvalter paa Frederiksdal, ejede 1797 Riddersborg, blev 1799 Degr i Lille Løjtofte, 1814 Forvalter paa Søllestedgaard, Vintersborg og Ladegaard, Inspektør paa Gammelgaard, Forvalter paa Baadesgaard, d. 1. Februar 1834. De havde 3 Sønner og 5 Døtre:

XI — 1. Carl Gustav Christian Nerenz Priergaard, f. i Nakskov 11. Januar 1794, blev Bager i Nakskov, derpaa Møller i Kjøbeløv og saa Spækhøker i Maribo, d. 4. December 1872. Han var 2 Gange gift: 1) 24. Januar 1827 med Anna Sophie Heerfordt, f. i Nakskov 17. Februar 1803, 1. 19. Februar 1832, Datter af Branddirektør i Nakskov Johannes Heerfordt og Hustru Anne Kirstine Danholm, 2) 1833 med Magdalene Elisabeth Diderichsen, f. 8. November 1809, Dødsdag kendes ikke. Med sin 1. Hustru havde han 1 Datter, med sin 2. Hustru 2 Sønner:

XII — 1. Amalie Elise Priergaard, f. 24. September 1828, havde i mange Aar et bekendt Pensionat i Kjøbenhavn, døde ugift der 14. Januar 1907.

XII — 2. Johannes Peter Diderich Priergaard, f. 15. Februar 1834, d. i Nakskov 17. Oktober 1890, Bankbogholder i Nakskov, gift 8. August 1875 med Rasmine Caroline Diderichsen, f. 22. November 1834, d. 10. Oktober 1920, Datter af Skovrider Diderichsen og Hustru. De havde 3 Døtre:

XIII — 1. Elisabeth Marie Priergaard, f. i Nakskov 27. December 1876, gift 12. Januar 1894 med Dyrlæge i Maribo Peter Henrik Nielsen, f. i Kundby 12. Januar 1868, Søn af Smed Peter Nielsen og Hustru i Kundby. De har 4 Sønner og 3 Døtre:

XIV — 1. Karen Nielsen, f. i Maribo 18. Marts 1894, d. 30. November 1900.

XIV — 2. Johannes Priergaard Nielsen, f. ss. 9. Oktober 1895, d. 4. Juli 1925, var Dyrlæge og Medhjælper hos sin Fader.

XIV — 3. Else Frederikke Nielsen, f. ss. 13. Oktober 1896, gift 28. Januar 1923 med Grosserer i Kjøbenhavn Svend Anton Secher Dich, f. 27. Juni 1898, Søn af Ingeniør Dich og Hustru i Kjøbenhavn. De har 1 Søn og 1 Datter:

- XV — 1. Grete Dich, f. i Kjøbenhavn 17. Juli 1923.
 XV — 2. Svend Peter Dich, f. ss. 3. Maj 1925.
 XIV — 4. Knud Nielsen, f. i Maribo 8. Maj 1899.
 XIV — 5. Ingeborg Nielsen, f. ss. 8. Maj 1900.
 XIV — 6. Kaj Thomas Nielsen, f. ss. 6. Oktober 1902.
 XIV — 7. Poul Nielsen, f. ss. 12. Februar 1905.
 XIII — 2. Augusta Priergaard, f. i Nakskov 12. Maj 1879, gift 8. Januar 1901 med Forpagter Aage Petersen til Maribo Ladegaard, f. 16. Maj 1876, Søn af Forpagter Petersen til Maribo Ladegaard og Hustru. De har 2 Sønner og 6 Døtre:
 XIV — 1. Johanne Louise Petersen, f. paa Maribo Ladegaard 22. November 1901, gift 28. Maj 1925 med Direktør paa Maribo Dampmølle Andreas Milling, f. 9. Juni 1888, Søn af Gaardejer Milling og Hustru paa Fyen.
 XIV — 2. Vitus Petersen, f. ss. 9. Juni 1903.
 XIV — 3. Inge Augusta Petersen, f. ss. 3. Maj 1905.
 XIV — 4. Edith Caroline Amalie Petersen, f. ss. 22. September 1907.
 XIV — 5. Jakob Christoffer Petersen, f. ss. 14. Marts 1908.
 XIV — 6. Karen Elisabeth Petersen, f. ss. 22. September 1909.
 XIV — 7. Aase Petersen, f. ss. 17. Maj 1911.
 XIV — 8. Gudrun Magna Petersen, f. ss. 19. April 1920.
 XIII — 3. Johanne Priergaard, f. i Nakskov 11. Oktober 1882, gift 2. Juni 1908 med cand. pharm. Aage Møller, f. 16. Maj 1878, Søn af Fabrikant Møller og Hustru i Horsens. De har 2 Sønner:
 XIV — 1. Svend Clement Priergaard Møller, f. 30. Marts 1914.
 XIV — 2. Jørgen Priergaard Møller, f. 1. Oktober 1919.
 XII — 3. Alfred Priergaard, f. 5. Juni 1837, Købmand i Maribo, d. 6. November 1880, gift med Olivia Kragh, Datter af Lærer Kragh og Hustru i Fuglse. De havde 1 Datter:
 XIII — 1. Amalie Priergaard, f. i Maribo 23. Maj 1879, blev gift med en Poul Leth, men atter skilt fra ham. Ingen Børn.
 XI — 2. Christian Johannes Barfoed Priergaard, f. paa Kathrinebjerg 28. Marts 1795, d. 1859, arvefæstede 1820 Bredelandsgården, blev Sognefoged 1829, D. M. 1847, d. 1859; han blev gift 14. September 1821 med Johanne Catharine Ebbesen, f. paa Baadesgaard 26. September 1794. De havde 6 Sønner og 2 Døtre:
 XII — 1. Niels Priergaard, f. og d. paa Bredelandsgården 1822.
 XII — 2. Peter Thorkild Priergaard, f. ss. 14. Oktober 1823, d. i Holeby som dansk Jurist 1897, ugift.
 XII — 3. Else Jakobine Priergaard, f. ss. 1825, d. 1851, ugift.
 XII — 4. Mette Nielsine Priergaard, f. ss. 1. Maj 1826, d. 29. Februar 1908, ugift.

XII — 5. Jakob Nicolaj Trolle Priergaard, f. ss. 25. Juli 1828, d. Maj 1912, ugift.

XII. — 6. Carl Gustav Christian Priergaard, f. ss. 1829, d. 1853.

XII — 7. Conrad Severin Priergaard, f. ss. 11. Februar 1831, d. 1. Juli 1912, ugift.

XII — 8. Søren Laurits Priergaard, f. ss. 7. Juli 1834, blev Lærer ved Nakskov Friskole 1854, i Arninge 1871, død der 29. Maj 1910, gift i Nakskov 8. November 1867 med Anna Sofie Andrea Reuther, f. 21. Maj 1850, lever som Enke i Haslev. De har 1 Søn og 4 Døtre:

XIII — 1. Rigmor Anna Johanne Priergaard, f. i Arninge 9. Februar 1874.

XIII — 2. Carl Christian Olaf Priergaard, f. ss. 4. November 1877, cand. pharm, Apotheker i Nyborg, gift med Bolette Nielsine Fvenstrup, f. i Grenaa 25. August 1878. De har 2 Døtre:

XIV — 1. Aase Priergaard, f. i Hellerup 8. Oktober 1907.

XIV — 2. Grethe Priergaard, f. ss. 31. Oktober 1912. *Arninge*

XIII — 3. Inger Marie Christiane Priergaard, f. i Haslev 4. Marts 1880, gift i Haslev 10. Maj 1913 med Lærer i Haslev Hans Oluf Nielsen, d. 8. Marts 1885. De har 1 Søn og 1 Datter:

XIV — 1. Ruth Priergaard Nielsen, f. 26. Februar 1914.

XIV — 2. Poul Richardt Priergaard Nielsen, f. 3. Juli 1920.

XIII — 4. Laura Helene Sofie Priergaard, død 3½ Aar gammel.

XIII — 5. Laura Ebba Priergaard, død 1½ Aar gammel.

XI — 3. Niels Priergaard, f. paa Frederiksdal 25. Oktober 1796, d. i Lille Løjtofte 26. September 1799; han druknede i en Grøft i Haven.

XI — 4. Anna Dorthea Elisabeth Priergaard, f. paa Riddersborg 25. Oktober 1797, d. 8. Oktober 1878, gift 28. Oktober 1835 med Peter a Cour, f. i Odder 14. November 1798, Skolelærer og Kirkesanger i Fakse, senere Ejer af Margretelund ved Ebeltoft, d. der 25. Maj 1862, Søn af Lærer i Odder Jørgen la Cour og Hustru Christine (Charlotte) Guldberg, som senere blev gift med Provst Hans Peter Barfoed i Faxe (se XI 5).

XI — 5. Christiane (Elisabeth) Priergaard, f. i Lille Løjtofte i. August 1800, d. i København 11. Marts 1887, gift 8. August 1827 med sin Morbror Provst HANS PETER BARFOED i Faxe (se XI 5). De havde 4 Børn (es XI G — 11—14).

XI — 6. Nicoline Priergaard, f. i Lille Løjtofte 12. Oktober 1802, Dødsdagen kendes ikke, gift 28. Oktober 1825 med Hans Hansen, f. i Sakskøbing 18. Marts 1795, d. 1854, Skolelærer i Nykøbing F.; han var Søn af Gæstgiver og Brygger Hans Frandsen og Hustru i Sakskøbing. De havde 1 Søn og 4 Døtre:

XII — 1. Frants Peter Trolle Priergaard Hansen, f. i Nykøbing F. 18. Oktober 1826, Student 1846, cand. theol. med Haud I 14. Juni 1853, Huslærer, Kateket i Stubbekøbing 11. September 1863, ordin. 7. Oktober, Sogne-

præst til Majbølle 27. Marts 1875, til Østofte 13. Februar 1883, d. der 29. December 1908, gift 17. Juni 1864 med Vibeke Sara Sofie Garde, f. i Bodilske 9. Maj 1841, d. 24. December 1890, Datter af Sognepræst Søren Georg Garde til Horslunde og Nordlunde og Hustru Sophie Petrine Friboline Garde. De havde 3 Sønner:

XIII — 1. Søren Georg Garde Hansen, f. i Stubbekøbing 21. Maj 1864, Stationsforstander i Gjedser, gift 17. Maj 1892 med Anna Pedersen, f. 24. Maj 1867, d. 11. Juni 1925, Datter af Proprietær Martin Pedersen og Hustru Maren af Herstedvester. De har ingen Børn.

XIII — 2. Svend Martin Emanuel Garde Hansen, f. ss. 19. September 1867, Gartner, ugift.

XIII — 3. Frants Viggo Garde Hansen, f. ss. 4. August 1872, Postkontrolør i Randers, ugift.

XII — 2. Sophie Christiane Hansen (Barfoed), f. i Nykøbing F. 4. Juni 1832, adopteret 7. December 1847 af sin Moders Fætter Pastor Magnus Kruse Barfoed i Arninge og Hustru Sophie Priergaard (se XI G 3.), gift i Arninge 8. September 1854 med sit Næstsødkendebarn ADOLPH JOHN HUGO BARFOED, Herredsfoged i Skjern (se XII I 2.). Dcr var 9 Børn (se XIII O 1—9).

XII — 3. Julie Hansen, d. 1913 i Nykøbing F., ugift.

XII — 4. Nicoline Hansen, d. 1889 i Østofte, ugift.

XII — 5. Thora Hansen, d. 1915 i Nykøbing F., ugift.

XI — 7. Frederikke Pouline Priergaard, f. i Lille Løjtofte 2. Juni 1804, d. 8. Maj 1884, gift i Søllested 8. August 1829 med Diderik Bech Lønborg, f. i Nakskov 5. Juni 1798, d: i Nykøbing F. 29. Maj 1865, Uhrmager i Nakskov, senere i Nykøbing F. De havde 2 Sønner og 7 Døtre:

XII — 1. Elise Marie Cathrine Lønborg, f. 22. Maj 1830, d. 27. Februar 1900, gift 1872 med Købmand C. Østergaard i Nykøbing F. De havde 1 Søn:

XIII — 1. Carl Gustav Østergaard, f. 1873, d. 8 Maaneder gammel.

XII — 2. Augusta Lønborg, f. 8. September 1831, d. ugift 18. December 1903.

XII — 3. Peter Andreas Lønborg, f. 1833, d. som lille.

XII — 4. Adolf Christian Barfoed Lønborg, f. 5. September 1835, d. 27. Oktober 1916, blev først Lithograf, senere en meget anset Fotograf i København og udfandt en særlig Maade til Billeders Forstørrelse og til at danne Gruppebilleder af enkelte Visitkort. Han blev gift 7. Juni 1865 med Conradine Hansen, f. 17. December 1838, d. 19. December 1908, Datter af Degen og Skolelærer Niels Hansen i Arninge og Hustru Conradine Knuthzen. De havde 3 Sønner og 7 Døtre:

XIII — 1. Elise Lønborg, f. i København 1. Juli 1866, d. 21. Oktober 1869.

XIII — 2. Hans Jørgen Lønborg, f. og d. ss. 1867.

XIII 3. Harald Magnus Diederich Lønborg, f. ss. 8. September 1868, Fotograf i Odense, gift 9. Juni 1897 med Signe Kjellberg, f. 12. Oktober 1870. De har 1 Datter:

XIV — 1. Iris Helen Lønborg, f. i Odense 21. Marts 1898, gift 31. December 1918 med Ingenør Sven Springfeldt i Stockholm, f. 18. Oktober 1882. De har 2 Sønner og 1 Datter:

XV — 1. Bengt Daniel Springfeldt, f. 17. Oktober 1919.

XV — 2. Per Ake Springfeldt, f. 21. April 1921.

XV — 3. Ingrid Elisabeth Springfeldt, f. 10. Juli 1924.

XIII — 4. Poul Emilius Valdemar Hansen Lønborg, f. i Kjøbenhavn 25. August 1870, Direktør i Forsikringsselskabet „Danmark“, R. af D., K² af Vasaordenen. Han var 2 Gange gift: 1) 17. Februar 1907 med Agnes Marie Petersen, f. 9. Maj 1878, Datter af Vognmand Anders Petersen og Hustru Ane Cathrine Nielsen; skilt fra hende 1912, og 2) 15. Juli 1916 gift med Poula Rubin, f. 1. Marts 1886, Datter af Fabrikant Adolph David Rubin og Hustru Martha Cronheim. Med sin første Hustru havde han 1 Søn og 1 Datter, med sin anden Hustru 2 Sønner:

XIV — 1. Flemming Lønborg, f. i Kjøbenhavn 16. November 1907.

XIV — 2. Ruth Lønborg, f. ss. 24. August 1909.

XIV — 3. Jørgen Lønborg, f. ss. 15. Juni 1917.

XIV — 4. Helmer Lønborg, f. ss. 10. Juni 1919.

XIII — 5. Theodora Lønborg, f. i Kjøbenhavn 7. Maj 1872, er Kasserer i N. Zahles Skole og fra 1924 Medlem af Bestyrelsen for N. Zahles Skole, ugift.

XIII — 6. Christiane Emilie Lønborg, f. ss. 13. December 1873, gift 15. Maj 1897 med Brygger Axel Hansen, f. 14. December 1871, Søn af Brygger Knud Hansen og Hustru Otina Vilhelmine Olsen. De har 1 Søn og 2 Døtre:

XIV — 1. Elisabeth Marie Hansen, f. 22. Juni 1898.

XIV — 2. Inge Margrethe Hansen, f. 1. April 1902, gift 12. Maj 1922 med stud. theol. Axel Hansen, f. 27. September 1896, Søn af Købmand Johan Frederik Hansen i Taastrup og Hustru Marie Emilie Jacobsen. De har 1 Søn:

XV — 1. Johan Frederik Hansen, f. 27. Februar 1925.

XIV — 3. Knud Axel Lønborg Hansen, f. 7. Maj 1904.

XIII — 7. Marie Frederikke Charlotte Lønborg, f. i Kjøbenhavn 27. November 1875, gift 7. Februar 1903 med Apoteker ved Rigshospitalet PETER CHRISTIAN KIEREGAARD TANG BARFOD, f. 9. Oktober 1876 (se XIII S. 5.). De har 4 Børn (se XIV S. 1—4).

XIII — 8. Johanne Caroline (Can) Augusta Lønborg, f. ss. 28. August 1877, gift 5. Oktober 1912 med Professor ved Heriot Watt College i Edinburgh Emil Westergaard, f. 22. Juni 1872, d. 18. Juni 1919, Søn

af Trafikchef Konferentsraad Thorvald Westergaard og Hustru Nicoline Louise Maar. Enken bor nu i London. De har 1 Datter:

XIV — 1. Eileen Muriel Kate Lønborg Westergaard, f. 28. Marts 1916.

XIII — 9. Anna Augusta Frederikke Lønborg, f. i Kjøbenhavn 19. August 1879, gift 10. Januar 1905 med Falmer Nielsen, Sognepræst i Nyborg, f. 17. Februar 1873. De har 3 Sønner og 1 Datter:

XIV — 1. Erik Frederik Nielsen, f. 12. December 1905.

XIV — 2. Arne Nielsen, f. 24. Marts 1908.

XIV — 3. Inger Johanne Nielsen, f. 29. Februar 1912.

XIV — 4. Ove Nielsen, f. 9. November 1916.

XIII — 10. Nanna Conradine Lønborg, f. i Kjøbenhavn 10. December 1881, gift 2 Gange: 1) 12. Juni 1906 med Magister Harald Nielsen, f. 20. April 1879, skilt fra ham 1914, 2) 17. December 1921 med Skoleinspektør paa Frederiksberg, cand. theol. Ludvig Reimer, f. 28. Marts 1877, Søn af Sognepræst til Vemmeløv Anton Gregers Harald Reimer og Hustru Ida Pouline Emilie Melchior. Med sin 1. Mand havde hun 1 Datter, med sin 2. Mand ingen Børn:

XIV — 1. Bodil Nielsen, f. i Kjøbenhavn 9. Maj 1907.

XII — 5. Andrea Petrine Lønborg, f. 11. November 1836, d. 12. August 1912, gift 28. November 1863 med Lithograf Harald Christian Jensen, f. 5. August 1834, d. 23. Marts 1913. De havde 2 Sønner og 1 Datter:

XIII — 1. Poul Lønborg Jensen, f. i Kjøbenhavn 24. November 1871, d. af Brystsyge 27. Januar 1893.

XIII — 2. Margrethe Lønborg Jensen, f. ss. 30. Marts 1874, gift 8. Juuli 1915 med Bagermester i Kjøbenhavn Jacob Nicolaj Marstrand, f. 10. August 1848, Søn af Værktøjsfabrikant Theodor Kristian Marstrand og Hustru Mathilde Jansen Tiaden. De har ingen Børn.

XIII — 3. Aage Lønborg Jensen, f. ss. 22. Februar 1877, Kunstmaler og Arkitekt, gift 8. August 1917 med Dorothea Baumann, f. 11. November 1886, Datter af kgl. Translatør Heinrich Johan Raimond Baumann og Hustru Julie Augusta Riise. De har 1 Datter:

XIV — 1. Lone Andrea Jensen, f. ss. 15. Juli 1920.

XII — 6. Pouline Sofie Lønborg, f. 27. Juli 1838, oprettede en meget anset Pigeskole paa Frederiksberg, som hun 1903 solgte til Anna Tang Barfod (se XIII S 4), og døde ugift 18. Januar 1920.

XII — 7. Theodora Nicoline Lønborg, f. 23. December 1839, d. ugift 1872.

XII — 8. Charlotte Lønborg, f. 18. April 1841, gift 28. November 1863 med Fritz Jensen, Teglværksejer i Frerslev og Arkitekt, f. 26. November 1836, d. 25. Juni 1920. Enken bor nu i Kjøbenhavn. De har 3 Sønner og 6 Døtre:

XIII — 1. Ellen Lønborg Jensen, f. 18. Maj 1866, d. 16. Februar 1881.

XIII — 2. Ingeborg Lønborg Jensen, f. 6. November 1868, gift 17. Maj 1894 med Sparekassedirektør i Haslev Thorkild Frantzen, Søn af Koffardikaptajn Frantzen og Hustru, f. Poulsen. De har 2 Sønner og 2 Døtre:

XIV — 1. Ellen Frantzen, f. 18. Februar 1895, gift 1925 med Billedhugger Meister.

XIV — 2. Ernst Frantzen, f. 2. Maj 1896, rejste til Amerika, hvor han vist er Handelsmand.

XIV — 3. Charles Frantzen, f. 6. Februar 1898.

XIV — 4. Minna Frantzen, f. 26. Januar 1901.

XIII — 3. Johanne Lønborg Jensen, f. 13. April 1870, gift 5. August 1890 med Købmand Georg Kragh Jensen i Maribo, Søn af Fabrikant Jensen og Hustru, f. Egede. De har 2 Sønner og 1 Datter:

XIV — 1. Magnus Jensen, f. 1892, d. 8. April 1911.

XIV — 2. Fritz Jensen, f. 19. Februar 1895.

XIV — 3. Poula Jensen, f. Januar 1898.

XIII — 4. Harald Lønborg Jensen, f. 10. Oktober 1871, Dom-Arskonstek, gift 1. Oktober 1895 med Inga Jensen, f. 18. Juni 1870, Datter af Sognepræst til Ebeltoft Niels Julius Jensen og Hustru Nanna Christiane Boisen. De har 1 Søn og 1 Datter:

XIV — 1. Tom Lønborg Jensen, f. 4. Juni 1899, har lært Tømmervæsenet, men er nu stud. theolog.

XIV — 2. Inga Lønborg Jensen, f. 17. Juni 1902, gift 15. November 1922 med cand. jur. Vilhelm Boas, Sekretær i Justitsministeriet, f. 10. Juni 1898, Søn af Dommer i Mariager Johan Erik Boas og Hustru Carry Adeler. De har 1 Søn:

XV — 1. Kjeld Boas, f. i København 3. September 1923.

XIII — 5. Anna Lønborg Jensen, f. 23. Januar 1873, gift med Theodor v. Arenstorff, Postassistent i København, Søn af Stamhusbesidder cand. jur. Johannes Frederik v. Arenstorff til Overgaard og Hustru Julianne de Jermin. De har 1 Søn og 1 Datter:

XIV — 1. Fritz v. Arenstorff, f. 26. Juni 1902.

XIV — 2. Karen Ragnhild v. Arenstorff, f. 27. Juni 1910.

XIII — 6. Agnes Valborg Lønborg Jensen, f. 1876, d. som lille.

XIII — 7. Magnus Lønborg Jensen, f. 1877, d. som lille.

XIII — 8. Knud Lønborg Jensen, f. 1878, d. som lille.

XIII — 9. Charlotte Lønborg Jensen, f. 3. Oktober 1879, gift 1905 med Johannes Cramer Petersen, Teglværksdirektør ved Hegnetslund ved Kjøge, Søn af Proprietær Petersen til Frederiksholm og Hustru, f. Cramer. De har 1 Søn og 1 Datter:

XIV — 1. Knud Cramer Petersen, f. 22. Februar 1906.

XIV — 2. Grethe Cramer Petersen, f. 14. November 1909.

XII — 9. Anna Katrine Cecilie Lønborg, f. 4. April 1848, d. 25. Juli 1925, tog Institutbestyrerinde-Examen hos Frk. N. Zahle og var i mange Aar Medbestyrerinde i N. Zahles Skole og styrede Børneskolen der.

XI — 8. Sophie Priegaaard, f. i Lille Løjtofte 1. November 1806, d. i Kjøbenhavn 7. December 1899, gift i Søllested 22. Oktober 1828 med sin Fætter Sognepræst MAGNUS KRUSE BARFOED, sidst i Arninge (se XI G 3.). De havde ingen Børn, men adopterede en Søsterdatter (se XII — 2, Side 70).

X F 5. HANS PETER BARFOED, f. i Tistrup 15. Februar 1770, var kun 15 Aar, da hans Fader døde, og Enken, hans Stedmoder, sad i smaa Kaar. Han blev dog Student fra Viborg Skole 1789 og 11. Maj 1792 cand. theol. med haud. Samme Aar 21. Juni 1792 blev han Kateket ved Nikolai Kirke i Kjøbenhavn, og 19. August 1796 Sognepræst til Branderup i Sønderjylland. Her søgte han at faa oprettet et dansk Seminarium, og han forhandlede en Del med Regeringen derom; men det kunde ikke lade sig gøre. Han blev da 8. April 1808 forflyttet til Lyngby og Albøge ved Grenaa, og her fik han 30. April 1813 et kgl. Skolelærer-Seminarium oprettet, hvis Forstander og Førstelærer han blev; det blev nedlagt 1874. Han var en livlig og virksom Mand med stor Kærlighed til Lærergerningen, hvorfor ogsaa hans Konfirmandundervisning var ham særlig kær, ligesom han ogsaa var meget afholdt af Seminaristerne. Han blev karakteriseret Amtsprovst 5. December 1821, men blev alle rede 6. November 1822 forflyttet til Fakse paa Sjælland og blev 27. August 1828 Distriktsprovst i Fakse, Stevns og Bjeverskov Herreder. Bispestolen var 2 Gange tilbuddt ham, første Gang vist i Ribe, anden Gang vist i Aarhus eller Viborg; men han afslog det begge Gange med den Motivering, at han holdt for meget af sin Præstegerning til at ville ombytte den med Kontorarbejde. Ridder af Dannebroge blev han 28. Oktober 1836. Han var en meget anset Præst, en dygtig administrativ Embedsmand og en veltalende Prædikant. I sine første Præsteaar var han ortodoks; senere blev han ført ind i Rationalismen, men blev til sidst atter en fuldt troende Kristen, navnlig ledet dertil ved Samtaler med sin Søn og Kapellan Peter Marius Barfod (se XI G 8). Han havde let ved at skrive baade paa Vers og i Prosa; enkelte Prædikener har han ladet trykke og en Del Sange af ham opbevares endnu af hans Sønnesøn (se XII M 3); hvert Aar paa sin Hustrus Fødselsdag

havde han en Sang til hende. Han døde i Fakse 14. November 1841. Han var 3 Gange gift: 1) i Frelsers Kirke paa Christianshavn 24. Juni 1797 med Marie Catharine Hjorth, f. paa Christianshavn 31. December 1776, d. i Lyngby 17. Januar 1816, Datter af Brygger og Borgermajor Jørgen Hansen Hjorth og Hustru Dorothea Marie Ørsland, 2) i Viby Kirke ved Aarhus 25. Marts 1817 med Christine (Charlotte) Guldberg, f. i Skagen 10. Juni 1777, d. i Fakse 28. Februar 1826; hun var 3. September 1809 bleven Enke efter Barfoeds Ungdomsven Jørgen la Cour, Degen i Odder; hun var Datter af Holger Guldberg, Byfoged i Skagen, senere Toldkontrolør i Ribe, 3) i Halsted paa Lolland 8. August 1827 med sin Søsterdatter Christiane (Elisabeth) Priergaard (se XI — 5, Side 69), f. 5. August 1800, d. i Kjøbenhavn 11. Marts 1887. Med sine 3 Hustruer havde Barfoed 12 Sønner og 2 Døtre:

XI G 1. CHRISTEN HANSEN BARFOED, f. i Branderup 23. April 1798, blev dansk Jurist 1820, Fuldmægtig hos Byfogeden i Storehedinge 9. November 1821, Prøveprokurator 13. Juni 1825, Strandingskommissionær 27. Oktober 1826, Stempelpapirforhandler 15. Maj 1827, virkelig Prokurator 11. Juli 1827, Klasselotterikollektør 30. Maj 1829. Han arvefæstede Rengegaard ved Storehedinge 1832, blev Kancelliraad 1863 og døde paa Rengegaard 15. Juni 1868. Han blev gift i Holtug Kirke 2. Marts 1827 med Caroline Elisabeth Ratjen, f. i Nykøbing F. 9. Februar 1802, d. 9. Marts 1881, Datter af Hans Henrik Ratjen, Gartner, sidst paa Gjorslev, boede i Bøgeskovhuset, og Hustru Anna Gjelstrup. De havde 5 Sønner og 5 Døtre:

XII H 1. ANNA MARIE CATHRINE CHARLOTTE BARFOED, f. i Bøgeskovhuset 28. Marts 1827, d. ugift i Kjøbenhavn 29. Juli 1904.

XII H 2. LAURA HENRIETTE ADELAIDE CHRISTIANE BARFOED, f. i Storehedinge 7. Marts 1829, d. ugift i Kjøbenhavn 12. Juni 1914.

XII H 3. THORA JOHANNE CHRISTINE BARFOED, f. i Storehedinge 16. April 1831, d. ugift paa Rengegaard 8. Juni 1873.

XII H 4. EMMA ELISABETH JULIE POULINE BARFOED, f. i Storehedinge 7. April 1833, d. ugift i Kjøbenhavn 4. Januar 1916.

XII H 5. HANS PETER BARFOED, f. paa Rengegaard 12. April

1835, Student fra Sorø Skole 1856, cand. jur. 1863, blev Assistent i Lands- over- samt Hof- og Stadsretten i Kjøbenhavn, døde i Kjøbenhavn 29. September 1878. Han blev gift i Holmens Kirke 15. November 1873 med Marie Vilhelmine Louise Herløw, f. i Kjøbenhavn 17. Oktober 1843, d. i Helsingør 17. Juni 1920, Datter af Justitsraad Hans Ludvig Herløw og Hustru Bertha Lund. De havde 1 Søn:

XIII K 1. POUl HERLØW BARFOED, f. i Kjøbenhavn 4. September 1874, Student fra Metropolitanskolen 1892, Forstkandidat 1899; han blev gift i Hellerup 29. Juni 1910 med Bengta Rasmussen, f. i Nakskov 7. September 1874, uddannet lægeautoriseret Massøe; hun kom i Huset for at pleje Poul, da han var syg. De bor i Helsingør. De har 1 Søn:

XIV I 1. MOGENS JOHANNES HERLØW BARFOED, f. i Helsingør 8. November 1914.

XII H 6. HENRIK LUDVIG BARFOED, f. paa Rengegaard 2. August 1837, d. paa Rengegaard 11. Juni 1847, druknet under et Krampe- anfall i et Hjulspor paa Landevejen.

XII H 7. MARTIN VILHELM BARFOED, f. paa Rengegaard 20. September 1840, deltog i Krigen 1864 som Secondløjtnant, var 1865—69 Medhjælper hos Svigerfaderen i Storehedinge, var Dampmøller i Kjøge 1869—88, derpaa Godsinspektør i Frihavnen i Kjøbenhavn, d. 3. Marts 1919 hos Svigersønnen Harnisch. Han blev gift i Frue Kirke i Kjøbenhavn 7. Januar 1865 med Frederikke Margrethe Christine Nicoline Sandberg, f. i Storehedinge 23. August 1844, d. i Kjøbenhavn 27. Februar 1912, Datter af Møller i Storehedinge Peter Olsen Sandberg og Hustru Christine Larsen. De havde 3 Sønner og 3 Døtre:

XIII L 1. ALFRED BARFOED, f. i Storehedinge 30. September 1865, blev Vejer og Maaler i Frihavnen i Kjøbenhavn, derpaa Inspektør ved Dansk Normal Tid i Kjøbenhavn; han blev gift 23. Marts 1898 med Julianne Eleonora Lützhøft, f. 20. November 1866, Datter af Prokurator, Godsforvalter Lauritz Nicolaus Lützhøft og Hustru Christiane Eriksen i Kalundborg. Der er 1 Søn og 2 Døtre:

XIV J 1. RIGMOR BARFOED, f. 30. Oktober 1898 i Kjøbenhavn; hun blev gift 21. Februar 1922 med cand. phil., Grosserer Axel Wildt,

boende i Villa Vac i Espergærde, f. 2. Februar 1898. Søn af Politiassistent, Premierlöjtnant Christian Søren Høeberg Wildt og Hustru Mathilde Nielsen. De har 1 Datter:

XV — 1. Jytte Wildt, f. i Espergærde 23. April 1923.

XIV J 2. GUDRUN BARFOED, f. paa Frederiksberg 24. Juni 1903, Skuespillerinde, fra December 1921 i Bonbonnièren og Phønix-Theatret, siden Juni 1923 paa Sønderbros Theater.

XIV J 3. HOLGER BARFOED, f. paa Frederiksberg 22. December 1907, Handelslærling.

XIII L 2. ELNA BARFOED, f. i Kjøge 26. Marts 1871, d. i Kjøbenhavn 2. September 1921; hun blev gift i Jakobskirken i Kjøbenhavn 8. December 1893 med Glarmester og Kunsthandler Heinrich Julius Evald Harnisch, f. i Kjøbenhavn 9. Marts 1861, Søn af cand. polyt., Mekanikus Johan August Vilhelm Harnisch fra Dresden og Hustru Louise Juliane Rosenfeld. Der er 2 Døtre:

XIV — 1. Ingeborg Frederikke Augusta Harnisch, f. i Kjøbenhavn 25. Januar 1895; hun blev gift i Garnisons Kirke i Kjøbenhavn 4. September 1920 med cand. pharm., Apotheker paa Eyrarbakka paa Island Carlo Pedersen, f. i Kjøbenhavn 28. Februar 1894, Søn af Forlagsboghandler, Grosserer Hans Otto Pedersen og Hustru Anna Margrethe Larsen i Kjøbenhavn. De har 1 Datter:

XV — 1. Inger Harnisch Pedersen, f. i Kjøbenhavn 28. September 1921.

XIV — 2. Elisabeth Harnisch, f. i Kjøbenhavn 1. Oktober 1896; hun blev gift i Garnisons Kirke i Kjøbenhavn 3. Juni 1918 med Bankrevisor Janus Heerup, f. i Frederiks værk 16. Februar 1891, Assistent i Sparekassen for Frederiks værk og Omegn 1907—12, Revisor i Landmandsbanken 1912—15, i Centralbanken for Norge i Christiania 1915—18, i Privatbanken i Kjøbenhavn siden 1918, Søn af Sparekassedirektør, Borgmester Janus Christian Heerup og Hustru Nathalie Hansen i Frederiks værk. De har 2 Døtre:

XV — 1. Grethe Heerup, f. 16. Juli 1919 i Stabæk i Norge.

XV — 2. Karen Heerup, f. 1. Juli 1922 paa Frederiksberg.

XIII L 3. PETER BARFOED, f. i Kjøge 3. Januar og d. 26. December 1872.

XIII L 4. VALBORG BARFOED, f. i Kjøge 19. Marts 1875; hun

blev 2 Gange gift: 1) i Jacobskirken 8. November 1896 med prakt. Læge Carl Frederik Petersen, f. i Vejle 7. December 1867, Søn af Farver i Vejle Carl Frederik Rasmus Petersen og Hustru Rasmine Oline Therkelsen; han var Læge i Mejlby ved Aarhus, derefter 7 Aar Læge i Vestindien, men blev 1909 Læge i Ny Sukkertoppen i Grønland, hvor han døde 31. December 1912, 2) med Bilejer Niels Christian Jensen, f. i Skovsted ved Thisted 11. November 1866, Søn af Jordbruger Jens Christian Nielsen og Hustru Christiane Frost. Der var ingen Børn.

XIII L 5. VILHELM BARFOED, f. i Kjøge 31. Juli 1884, Maskinmester i Kjøbenhavn; han blev gift 28. Marts 1914 med Ellen Riege, f. i Kjøbenhavn 3. August 1891. De har 1 Søn:

XIV K 1. KAJ AAGE BARFOED, f. i Kjøbenhavn 28. November 1918.

XIII L 6. KAROLINE CHRISTINE NIKOLINE BARFOED, f. i Kjøge 10 Oktober 1886, blev gift i Kjøbenhavn 20. November 1914 med cand. jur., Fuldmægtig i Finanshovedkassen Christoffer Vørnfeldt Nyholm, f. i Kjøbenhavn 7. Januar 1876, Søn af Hofjægermester, Ingenørkaptajn L. C. Nyholm og Hustru Maren Gjedde. De har 1 Søn og 1 Datter:

XIV — 1. Grethe Nyholm, f. i Hørsholm 12. August 1916.

XIV — 2. Axel Holger Nyholm, f. ss. 30. Juni 1920.

XII H 8. MAGNUS KRUSE RATJEN BARFOED, f. paa Rengegaard 12. November 1844, blev Bestyrer af Rengegaard 1868—74, da han købte den; men han solgte den efter 1883 og tog til Kjøbenhavn, hvor han havde forskelligt Arbejde til 1896, da han blev Blomsterhandler i Frederiksberg Allé; han solgte denne Forretning 1898 og blev Vice-vært i Kjøbenhavn til sin Død 23. Marts 1916. Han blev gift i Storehedinge 8. Maj 1874 med Helga Anna Georgia Olsen, f. i Storehedinge 14. Marts 1854, d. 21. December 1923, Datter af Agent og Brænderiejer Hans Olsen og Hustru Hansine Hjort. De har 3 Sønner og 1 Datter:

XIII M 1. HENNING BARFOED, f. paa Rengegaard 4 April

1875, tog Præliminæreksamen ved Melchiors Skole i Kjøbenhavn April 1892, Landinspektøreksemten ved Landbohøjskolen Juni 1896, fik kgl. Bestalling 15. September 1896, var Assistent i Landmaalingsfagene ved Landbohøjskolen 1. Juli 1896—30. September 1898; blev derpaa Landinspektør i Næstved 1. Maj 1899 og Amtsvandinspektør i Præstø Amt 1. Juni 1899. Han blev gift i Næstved Sct. Peders Kirke 15. September 1909 med Else Valborg Trap Friis, f. i Næstved 24. November 1889, Datter af Bryggeriejer Mouritz Trap Frederik Friis og Hustru Johanne Caroline Emilie Buch i Næstved. De har 1 Søn og 4 Døtre:

XIV L 1. NINA BARFOED, f. i Næstved 4. November 1910.

XIV L 2. GRETE BARFOED, f. i Herlufsholm Sogn 21. April og d. 8. Maj 1912.

XIV L 3. ULLA BARFOED, f. ss. 25. Juli 1913.

XIV L 4. BENT EHLER BARFOED, f. ss. 22. November 1914.

XIV L 5. GERDA EMILIE BARFOED, f. ss. 23. Oktober 1919.

XIII M 2. AAGE OLSEN BARFOED, f. paa Rengegaard 17. Maj 1876, tog Præliminæreksamen ved Melchiors Skole April 1892, gik i Mæskinlære hos Koefoed & Hauberg i Kjøbenhavn 1892—97, tog Konstruktør-Eksamten ved Teknisk Skole i Kjøbenhavn 1898, ved „Allgemeine Electr. Gesellschaft“ i Berlin 1898, Ingeniør ved Anlæget af de elektriske Sporveje paa Frederiksberg 1898—1901, ved Elektr. Selskabet i Schenectady i New York Stat i Amerika 1901—04, siden bosat i Kjøbenhavn til sin Død 25. December 1905. Han blev gift i Diakonissestiftelsens Kirke 15. December 1904 med Olg a Bang, f. i Nürnberg 3. September 1875, Adoptivdatter af Justitsraad Frederik Ludvig Bang og Hustru Sophie Marguerite Fencker. Der er 1 Datter:

XIV M 1. ESTHER MARGRETE BARFOED, f. i Fredensborg 12. September 1905.

XIII M 3. ELISABETH BARFOED, f. paa Rengegaard 22. Februar 1879, d. i Kjøbenhavn 11. November 1890.

XIII M 4. FRODE BARFOED, f. paa Rengegaard 6. Februar 1881, tog Præliminæreksamen 1897, gik i Shedkerlære og nedsatte sig som Snedkermester paa Amager; han blev gift i Kjøbenhavn 30. April 1921 med Anna Ingrid Jørgensen, f. 2. April 1889, Datter af Tøm-

mermester Rasmus Jørgensen og Hustru Maren Rasmussen i Nykøbing F. De har ingen Børn.

XII H 9. FANNY CAROLINE BARFOED, f. paa Rengegaard 20. April 1846, d. ugift paa Rengegaard 28. Februar 1876.

XII H 10. ELER NICOLAJ BARFOED, f. paa Rengegaard 20. August 1848, Student fra Borgerdydsskolen i Kjøbenhavn 1867, blev Premierløjtnant 1872, Adjutant hos Generalinspektøren for Fodfolket 1880, blev Kaptajn 1882, Depotkommandør ved 3. Regiment 1886, Stabschef ved 2. sjællandske Brigade 1890, R. af Dbg. 1891, Oberstløjtnant 1895, D. M. 1898, Udskrivningschef for 2. Udskrivningskreds 1898. Han blev gift i Taarbæk Kapel 7. Juni 1876 med Agnes Henriette Ratjen, f. i Klampenborg 20. Oktober 1855, Datter af Skovrider i Klampenborg Eler Nicolaj Ratjen og Hustru Eline Johansen. De har 2 Sønner og 2 Døtre:

XIII N 1. ANNA ELISABETH RATJEN BARFOED, f. i Klampenborg 7. Maj 1877, ugift, bor hos Forældrene.

XIII N 2. ELLEN MARGRETHE RATJEN BARFOED, f. i Klampenborg 3. Maj 1880, tog Præliminæreksamen 1897; hun blev gift i Holmens Kirke 2. November 1906 med Johannes Henrik Sick, f. i Kjøbenhavn 21. April 1865, Student i Kjøbenhavn, cand. theol. med haud I. 3. Februar 1894, pers. Kapellan i Toxværd 28. August 1894, ordineret 12. September, Kaldskapellan i Gjerlev-Draaby (Jægerspris) 18. November 1897, Sognepræst til Kragelund og Funder 16. Marts 1906, til Vestenskov paa Lolland 20. December 1922, Søn af Artillerikaptajn F. B. Sick og Hustru Amalie Lesser. De har en Adoptivedatter:

XIV — 1. Ellen Margrethe Sick, f. i Kjøbenhavn 21. Juni 1913.

XIII N 3. KRISTEN RATJEN BARFOED, f. i Klampenborg 28. Juli 1882, tog Præliminæreksamen 1899, gik til Søs og forliste med Skonerten „Havnymfen“ Februar 1900.

XIII N 4. KNUD RATJEN BARFOED, f. i Kjøbenhavn 14. Oktober 1891, Student fra Birkerød Kostskole 1911, var Aspirant ved Gardehusarregimentets 1. Eskadron 1913—14, men kom til Skade under Tjenesten og maatte forlade samme, studerede Gartneri og er nu ansat som Pladsforvalter i Botanisk Have i Kjøbenhavn. Han blev gift i Kra-

gelund Kirke 21. Juli 1922 med F r i d e b o r g M a r i a R i i s e, f. i Stockholm 25. Marts 1900, Datter af Direktør i Stockholm Charles August Bernhardt Petersson og Hustru Louise Johanne Dorothea Riise; efter Skilsisse tog Moder og Datter Navnet Riise. De har 2 Døtre:

XIV N 1. INGER RATJEN BARFOED, f. i Kjøbenhavn 15. Juni 1923.

XIV N 2. TOVE RATJEN BARFOED, f. ss. 22. Juni 1825.

XI G 2. HANS CHRISTIAN THEODORUS BARFOED, f. i Branderup 7. Oktober 1799, Student fra Aarhus 1818, cand. theol. 16. Juli 1822, var Huslærer et Par Aar, blev ordineret Kateket i Korsør 29. September 1824, Sognepræst til Borum og Lyngby ved Aarhus 1832, til Kloxborg, Tyrsting og Græstrup 1834 (Præstegaard i Skade), til Kippinge og Brarup 1851, tog sin Afsked 1865 og flyttede til Kjøbenhavn, hvor han døde 4. Februar 1878. Han blev gift i Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn 17. November 1824 med Anna Emilie George, f. i Kjøbenhavn 29. November 1799, d. i Kjøbenhavn 29. November 1877, Datter af Restauratør Hugh George og Hustru Anna Elisabeth Fuller. De havde 4 Sønner og 5 Døtre:

XII I 1. OTHILIA HELOISE MARIE BARFOED, f. i Korsør 24. September 1825, d. ugift i Kjøbenhavn 18. September 1885.

XII I 2. ADOLPH JOHN HUGO BARFOED, f. i Korsør 12. August 1827, Student privat 1846, cand. jur. med haud. 1853 og med laud. 1859, blev Byfogedfuldmægtig i Nakskov 1853, Kopist i Landsover- samt Hof- og Stadsrettens Skifteskriverkontor 1857, Birkedommer paa Læsø 1861, Herreder og Skriver i Bølling og Nørre Herreder (med Bolig i Skern) 1870, R. af Dbg. 1875, Bestyrer af Tipperengene i Ringkøbing Fjord 1878, d. i Skern 24. Marts 1895. Han var 2 Gange gift: 1) i Arninge 8. September 1854 med Sophie Christiane Hansen Barfoed, f. i Nykøbing F. 4. Juni 1832, d. i Skern 30. September 1879, Datter af Skolelærer og Kordegn i Nykøbing F. Hans Hansen og Hustru Nicoline Priergaard (se XI — 6. Side 69), kom i 1833 i Huset hos og blev 7. December 1847 adopteret af sin Moders Fætter og Søster, Sognepræst i Arninge Magnus Kruse Barfoed og Hustru Sophie Priergaard (se XI G 3), 2) i Borris 17. Juni 1888 med Johanne Christensen (Lild-

b æ k), f. i Dejbjerg 23. April 1857, Datter af Gaardejer Christen Nielsen (Lildbæk) og Hustru Ane Markussen; efter Mandens Død bor hun skiftevis hos sine Børn. Med sin første Hustru havde han 3 Sønner og 6 Døtre, med sin anden Hustru 1 Søn og 2 Døtre:

XIII O 1. ANNA EMILIE BARFOED, f. i Nakskov 25. Juni 1855, d. ugift i Skern 26. Februar 1882.

XIII O 2. SOPHIE NIKOLINE BARFOED, f. i Nakskov 3. Marts 1857, blev gift i Skern 28. Februar 1879 med Hans Christian Cramer, f. i Vorbasse Præstegaard 27. August 1846, exam. jur., Herredsfuldmægtig i Bølling og Nørre Herreder og derefter i Ringkøbing og ved Ulfborg og Hind Herreder, Sagfører i Ringkøbing 1900, Direktør for Ringkøbing og Omegns Sparekasse, Kancelliraad, Søn af Sognepræst Hans Billeskov Jansen Cramer, sidst i Stauning, og Hustru Johanne Christiane Wigelsen. De har 2 Døtre:

XIV — 1. Sophie Christiane Barfoed Cramer, f. i Skern 10. December 1879, Kontorassistent i København, ugift.

XIV — 2. Johanne Christiane Cramer, f. i Skern 21. Maj 1881, gift i København 16. Februar 1911 med Gunnar Juul Brask, f. 24. April 1885, Arkitekt først i Hamburg, nu i København, Søn af Sognepræst Michael Christen Juul Brask og Hustru Anna Juul. De har 2 Sønner:

XV — 1. Palle Juul Brask, f. i Hamburg 6. Januar 1912.

XV — 2. Tyge Juul Brask, f. ss. 9. Juni 1913.

XIII O 3. KETTY ELISA CAROLINE BARFOED, f. i København 2. April 1858, d. ugift 6. Oktober 1879.

XIII O 4. MARIE CATHRINE BARFOED, f. i København 24. Oktober 1859, d. ugift i København 12. December 1892.

XIII O 5. CAROLINE ERASMINE MARGRETHE BARFOED, f. paa Frederiksberg 10. Februar og d. 7. April 1861.

XIII O 6. En Søn, f. paa Læsø 16. November 1863, d. udøbt paa Læsø.

XIII O 7. MAGNUS KRUSE BARFOED, f. paa Læsø 18. November 1864, Student fra Aalborg 1883, cand. jur. med laud. 8. Januar 1889, Assistent i Finansministeriets 1. Departement 1889, Fuldmægtig ved Hasle m. fl. Herreders Kontor 1. August 1890, Fuldmægtig ved Samsø Birk 1. August 1895, Fuldmægtig ved Fyens Stiftamt og Stiftkasserer

ed Fyens Stift 1. Marts 1899, Byfoged og Byskriver i Hjørring og Ierredsfoged og Skriver i Vennebjerg Herred 11. September 1911, Borgmester i Hjørring Købstad 27. September 1911, Formand for Hjørring Amts historiske Samfund 1915—19, Kriminaldommer i Aarhus 23. Juni 1919, Civildommer i Odense 19. Juli 1919, R. af Dbg. Han blev gift i Odense Sct. Knuds Kirke 18. Oktober 1892 med Ada Vilhelmine Veimann, f. i Odense 10. September 1866, Datter af Købmand Frederik Christian Johann Weimann og Hustru Johanne Sophie Margaretha Seedorff. De har 2 Sønner og 1 Datter:

XIV O 1. FREDERIK CHRISTIAN JOHANN BARFOED, f. i Aarhus 14. Juli 1893, Student fra Odense 1911, cand. jur. med haud. I. 1. Januar 1918, ansat paa forskellige Handelskontorer, Dommerfuldmægning i Odense 1. Maj 1922, gift i Frue Kirke i Aarhus 2. Juni 1923 med Camilla Harriet Iwers, f. 14. September 1901, Datter af Overinspektør Hans Lauritz Fritz Iwers og Hustru Henriette Hansen. De har Søn:

XV A 1. JØRGEN JOHANN BARFOED, f. i Odense 25. Maj 924.

XIV O 2. HUGO CONSTANTIN BARFOED, f. i Aarhus 29. August 1895, ansat hos Vexellerfirmaet Brdr. Trier 1913, Assistent i Landsbanken i Kjøbenhavn 1916, Arbitrageur i Vexelfirmaet Aug. Lunn & Co. i Kjøbenhavn 1. April 1922, gift i Holmens Kirke 20. September 922 med Mabel Zenia Henningsen, f. 21. Januar 1903, Datter af Belysningsassistent ved det kgl. Theater Ove Alfred Ditlev Henningsen og Hustru Anna Cathrine Petersen. De har 1 Søn:

XV B 1. MAGNUS HUGO BARFOED, f. i Kjøbenhavn 18. Oktober 1923.

XIV O 3. ADA SOPHIE JOHANNE BARFOED, f. i Odense 14. December 1906, Student fra Odense Sct. Knuds Gymnasium 26. Juni 924.

XIII O 8. JOHN SOPHUS THEODOR BARFOED, f. paa Læsø 10. December 1867, d. i Skern 25. December 1887.

XIII O 9. CAROLINE ERASMINE MARGRETHE BARFOED, f. paa Læsø 30. April 1870, d. i Skern 2. Maj 1888.

XIII O 10. NIELSINE CHRISTENSEN BARFOED, f. i Dejbjerg

25. September 1885, adopteret 1888, gift 6. Maj 1913 med Proprietær Valdemar Laurentius Müller til Vallensgaard paa Bornholm, f. paa Vallensgaard 8. Februar 1878, Søn af Rentier Johannes Georg Müller paa Klippely og Hustru Annine Christine Kofoed. Der er 3 Sønner:

- XIV — 1. Aage Barfoed-Müller, f. 16. Juni 1915, d. 1. April 1916.
XIV — 2. Poul Anker Barfoed-Müller, f. 21. December 1916.
XIV — 3. John Barfoed-Müller, f. 22. Januar 1920.

XIII O 11. JOHANNE BARFOED, f. i Skern 12. September 1888, gift 5. Juni 1908 med Proprietær Rasmus Johansen Høj til Skærupgaard pr. Nysted. De har 3 Sønner og 1 Datter:

- XIV — 1. Carl Johan Barfoed-Høj, f. 20. September 1909.
XIV — 2. John Hugo Barfoed-Høj, f. 6. April 1914, d. 10. November 1915.
XIV — 3. John Erik Barfoed-Høj, f. 5. Oktober 1916.
XIV — 4. Grethe Barfoed-Høj, f. 24. April 1919.

XIII O 12. ADOLPH JOHN HUGO BARFOED, f. i Skern 16. December 1891, tog Dyrlægeeksamen Juli 1916, blev Assistent i Kirke Hylinge til Februar 1917, Militær-Dyrlæge til August 1918, nu Dyrlæge i Ousted siden 1918, gift 30. Oktober 1912 med Margrethe Andreassen, f. i Lystrup 9. Januar 1892, Datter af Købmand Andreassen i Lystrup. De har 2 Sønner og 2 Døtre:

- XIV P 1. ADOLPH JOHN HUGO BARFOED, f. 26. Juni 1913.
XIV P 2. FREDERIK BARFOED, f. 15. Marts 1915.
XIV P 3. JOHANNE BARFOED, f. 2. August 1917.
XIV P 4. INGE BARFOED, f. 3. Februar 1922.
XII I 3. KETTY ELISA CAROLINE BARFOED, f. i Korsør 14. Januar 1830, d. 7. Juni 1831.

XII I 4. KETTY ELISE CAROLINE BARFOED, f. i Korsør 11. Januar 1832, Inspektor ved Sindssygeanstalten i Aarhus 1876—85, derpaa havde hun sammen med Søsteren Emilie Pensionat i Kjøbenhavn, hvor hun døde ugift 25. Juni 1905.

XII I 5. NANCY OTTINE SOPHIE BARFOED, f. i Borum 20. Oktober 1834, d. ugift i Kjøbenhavn 10. Februar 1896.

XII I 6. THEODOR CÆSAR EMIL BARFOED, f. i Skade Præstegård 10. Februar 1836, Student fra Horsens 1855, cand. jur. 1861, Manu-luktor baade før og efter sin Eksamens, Overretssagfører i Kjøbenhavn 868, d. i Kjøbenhavn 29. Marts 1897. Han blev gift i Trinitatis Kirke Kjøbenhavn 10. Februar 1861 med Sophie Harriet Elisabeth Blichfeldt, f. i Kjøbenhavn 4. Februar 1839, d. 4. September 1923, Datter af Cigarfabrikant Vilhelm Christian Frederik Blichfeldt og Hustru Harriet Emilie Möller. Der var 3 Sønner og 4 Døtre:

XIII P 1. HANS CHRISTIAN THEODOR BARFOED, f. i Kjøbenhavn 2. Marts 1861, kom 1876 paa Hærrens Elevskole og fik Second-øjtnantudnævnelse, men blev senere af praktiske Grunde Oversergent ved 17. Bataillon paa Sølvgadens Kaserne; i 1885 rejste han til Nordamerika, hvor han startede en Forretning som Ejendomsmægler, skrev ofte hjem, sidst 1899, men er rimeligtvis omkommen ved et Ulykkestilfælde; han var ugift.

XIII P 2. VILHELM CHRISTIAN FREDERIK BARFOED, f. i Kjøbenhavn 12. September 1862, d. 8. December 1864.

XIII P 3. VILHELMINE CHRISTIANE FREDERIKKE BARFOED, f. i Kjøbenhavn 13. Maj 1864, var først Musiklærerinde, blev senere Sel-skabsdame og Gouvernante i adelige Hjem, d. ugift 30. April 1915.

XIII P 4. MARGRETHE SOPHIE THEODORA BARFOED, f. i Kjøbenhavn 26. December 1866, d. 22. Februar 1867.

XIII P 5. INGEBORG IDA OTHILIA BARFOED, f. i Kjøbenhavn 3. December 1867, d. 17. April 1868.

XIII P 6. THEODOR BARFOED, f. og d. i Kjøbenhavn 8. November 1868.

XIII P 7. ANNA HENRIETTE EMILIE BARFOED, f. i Kjøbenhavn 17. November 1871, gift 2. Marts 1902 i Hellig Kors Kirke i Kjøbenhavn med Valdemar Martinussen, f. i Kjøbenhavn 15. August 1877, den Gang Murer, men blev senere Journalist og Repræsentant for Dansk Fredsforening og Afholdsagitator, Søn af Købmand Christoffer Martinussen og Hustru Sophie Hansen. Han udvandrede 1912 til Nordamerika og er der Mejericjer; hans Hustru bor fremdeles i Kjøbenhavn. Der er 3 Døtre:

XIV — 1. Ellen Margarethe Barfoed Martinussen, f. i Kjøbenhavn 16. September 1902, gift i Timotheus Kirke i Valby 16. September 1921 med Mekaniker Fridolf Hansen i Kjøbenhavn, Søn af Købmand Frederik Christian Hansen og Hustru Hansigne Olivia Petersen. De har 1 Søn og 1 Datter:

XV — 1. Erik Barfoed Hansen, f. i Kjøbenhavn 6. Januar 1922.

XV — 2. Solveig Barfoed Hansen, f. ss. 5. Juli 1923.

XIV — 2. Doris Sophie Barfoed Martinussen, f. i Kjøbenhavn 14. Oktober 1903, ugift.

XIV — 3. Inger Marie Barfoed Martinussen, f. ss. 10. Oktober 1905, ugift.

XII I 7. EMILIE LOUISE AUGUSTA BARFOED, f. i Skade Præstegaard 29. September 1837, havde sammen med Søsteren Ketty Pensionat i Kjøbenhavn, hvor hun døde 30. Januar 1903.

XII I 8. VICTOR HENRIK VALDEMAR BARFOED, f. i Skade Præstegaard 14. August 1841, Student fra Nykøbing F. 1862, gik frivillig med i Krigen 1864 og blev Sekondløjtnant i Kavalleriet med Anciennitet fra 1. Januar 1864, gjorde Tjeneste ved 3. Dragonregiment i Aarhus, senere ved 2. Regiment i Odense, blev cand. polyt. 1869, Fuldmægtig ved Statsbanernes Hovedkassererkontor i Kjøbenhavn 1869, tillige fra 1875 Bibliothekar ved sjællandske Statsbanepersonales Bibliothek, Hovedkasserer ved Statsbanerne 1901, blev Ritmester 1890, R. af Dbg. Februar 1905 og døde i Kjøbenhavn 14. Marts 1905. Han blev gift i Frederiksberg Kirke 30. April 1875 med Frederikke Andersen, f. paa Mundelstrupgaard 8. April 1852, d. 11. Maj 1924, Datter af Proprietær Peter Andersen og Hustru Mariane Fabricius. De havde 2 Sønner:

XIII R 1. ORLA BARFOED, f. i Kjøbenhavn 8. Maj 1877, tog første Del af Artium 1894, blev Assistent i Bikuben 1895, i Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn 1898, Fuldmægtig der Oktober 1915 og Kasserer 1. April 1921. Han blev gift i Frederiksberg Kirke 31. August 1909 med Kate Edith Holm, f. i Birmingham 19. Maj 1871, Datter af Fabrikant, Jernstøber Christian Nicolai Holm og Hustru Alice Elisabeth Pi-gott Smith. De har 2 Sønner:

XIV R 1. TROELS VICTOR BARFOED, f. i Kjøbenhavn 19. September 1911.

XIV R 2. POUL ORLA BARFOED, f. i Kjøbenhavn 28. Februar 1913.

XIII R 2. AAGE BARFOED, f. paa Frederiksberg 2. Maj 1879, tog 1. Del af Artium 1896, var Assistent i Statsbanernes Hovedkassererkontor 1897—1907, er Forfatter med Dansk Historie i Romanform som Speciale. Ugift.

XII I 9. AXEL JULIUS ALFRED BARFOED, f. i Skade Præstegaard 14. Oktober 1843, gik frivillig med i Krigen 1864 og blev Sekondløjtnant i Fodfolket med Anciennitet fra 1. Januar 1864, tog 1865 til Amerika og fik Ansættelse i Armeen, men døde i Sct. Francisco 17. August 1876. Ugift.

XI G 3. MAGNUS KRUSE BARFOED, f. i Branderup 28. Juni 1801, Student fra Aarhus Skole 1820, cand. theol. 18. Juli 1825, blev person. Kapellan paa eget An- og Tilsvar for Holtug og Magleby 9. Marts 1827, personel Kapellan i Faxe hos sin Fader 5. November 1828, Sognepræst til Ryde og Handbjerg 11. Juni 1831, til Arninge 1848, d. der 16. September 1858. Han blev gift i Søllested 22. Oktober 1828 med sin Kusine Sophie Priergaard, f. i Lille Løjtofte 1. November 1806, d. i Kjøbenhavn 7. December 1899 (se XI — 8. Side 74). De havde ingen Børn, men adopterede en Søsterdatter:

XII J 1. SOPHIE CHRISTIANE HANSEN BARFOED, f. i Nykøbing F. 4. Juni 1832, Datter af Skolelærer og Kordegn Hans Hansen og Hustru Nikoline Priergaard (se XI — 6. Side 69); hun kom 25. September 1833 til Onkelen og Mosteren i Arninge og blev adopteret af dem 7. December 1847; hun blev gift i Arninge 8. September 1854 med sin Fætter Adolph John Hugo Barfoed (XII O 2) og døde i Skjern 30. September 1879.

XI G 4. CHRISTIAN SEVERIN BARFOED, f. i Branderup 13. August 1804, var i Handelslære 1819—26, blev Handelsbetjent hos Tøbakspinder Kastrup i Kjøbenhavn 1. Maj 1827 og var selvstændig Købmand i Kjøge 1. Oktober 1833—38, tog 1840 atter som Handelsbetjent til Kjøbenhavn, blev konstitueret Toldbetjent i Kjøbenhavn 1845, i Rødby 1846—51, edsvoren Mand og Toldassistent ved Toldvæsenet i Maribo 1851 og døde der 23. Januar 1857. Han blev gift i Faxe 26. Marts 1834 med Johanne Marie Grouleff, f. i Pedersborg ved Grenaa 20. September 1810, Datter af Landinspektør Jens Grouleff og Hustru Anna Marie Smollerup. Hun fik som Enke 1860 Fribolig i Treschous

Stiftelse paa Christianshavn, men flyttede senere til sin Datter Anna paa Frederiksberg, hvor hun døde 30. April 1874. De havde 3 Sønner og 2 Døtre:

XII K 1. HANS PETER BARFOD, f. i Kjøge 11. Maj 1834, blev exam. jur. 1854, Fuldmægtig hos Justitsraad Svanenskjold i Nykøbing paa Sjælland 1855, Skriver i Indenrigsministeriets Sekretariat 1861, Redaktør af Aalborg-Posten 1861—65, Amanuensis hos Biskop Kierkegaard i Aalborg 1865, samme Aar Stiftskasserer i Aalborg, Hospitalsforstænder 1875, d. i Aalborg 1892; han havde en poetisk Aare og skrev let Vers. Han blev gift i Ulfborg 24. September 1868 med Marie Cathrine Tang, f. paa Nørre Vosborg 9. Marts 1840, Datter af Etatsraad, Godsejer Andreas Evald Meinert Tang til Nørre Vosborg og Hustru Molly Elise Fenger. Som Enke flyttede hun August 1896 til Kjøbenhavn for der at danne et Hjem for sine Børn; men, da alle de 4 Sønner havde faact eget Hjem, flyttede hun 1912 sammen med Døtrene Anna og Molly paa Frederiksberg, hvor hun fremdeles bor. De havde 5 Sønner og 3 Døtre:

XIII S 1. JOHANNE MARIE TANG BARFOD, f. i Aalborg 24. August 1869, gift i Hospitalskirken i Aalborg 15. Oktober 1891 med Elis Ammitzbøll, f. paa Postgaarden ved Aalborg 10. September 1862, Forpagter af Gjetterup Hovedgaard ved Hals 1891—1900, var i England 1900—03 og drev derefter Handel med Hø og Halm i Kjøbenhavn fra 1903 til sin Død 10. Januar 1923; han var Søn af Rasmus Ammitzbøll, Ejer af Postgaarden 1856—96, samt af Gjetterup, og Hustru Elisabeth Hansine Cathrine Vadum. De havde 2 Sønner og 2 Døtre:

XIV — 1. Johanne Marie Elisabeth Ammitzbøll, f. paa Gjetterup 29. Juli 1892, d. 6. Juli 1899.

XIV — 2. Hans Rasmus Ammitzbøll, f. paa Gjetterup 7. Oktober 1893. Student 1911, cand. jur. 1917, Amtsfuldmægtig i Viborg 1917—19, Sekretær i Indenrigsministeriet 1919.

XIV — 3. Elis Ammitzbøll, f. paa Gjetterup 6. Februar og d. 8. Juni 1895.

XIV — 4. Estrid Ammitzbøll, f. paa Gjetterup 22. Februar 1896, Eksamens fra N. Zahles Seminarium 1917, Kommunelærerinde paa Frederiksberg 1919.

XIII S 2. ANDREAS EVALD MEINERT TANG BARFOD, f. i Aalborg 22. Juli 1871, d. 10. August 1872.

XIII S 3. MOLLY ELISE BIRGITTE TANG BARFOD, f. i Aalborg 1. Februar 1873, var paa Faderens Kontor 1889—92, lærte Husholdning paa Landet 1892—96, Husbestyrerinde hos Medaillør og Billedhugger Harald Conradsen 1897 til hans Død 1905 og var til megen Velsignelse der, styrede derpaa Huset for sin Moder og sine Søskende, samt fra 1912 for sin Moder og sin Søster Anna, ugift.

XIII S 4. ANNA TANG BARFOD, f. i Aalborg 1. Januar 1875, tog Gymnastiklærerindeksamen 1894, var Lærerinde i Aalborg 1894—96, Elev paa Askov Højskole Maj—Juli 1896, tog Lærerinde-Eksamens ved N. Zahles Seminarium Maj 1900, var Lærerinde der 1900—03, overtog Maj 1903 Pouline Lønborgs Pigeskole, udvidede 1907 Skolen til Mellem-skole og Realskole; Mellem-skole-Eksamens toges første Gang 1911, Real-Eksamens første Gang 1913; 1. August 1918 overgik Skolens Mellem- og Realklasser til Frederiksberg Kommune, og hun fik 1919 kgl. Udnævnelse som Skoleinspektør ved Frederiksberg kommunale Skole-væsen, ugift.

XIII S 5. PETER CHRISTIAN KIERKEGAARD TANG BARFOD, f. i Aalborg 9. Oktober 1876, cand. pharm. 1898, Hospitals-Apotheker ved Rigshospitalet 1910, samtidig dermed Kommiteret i Hærens Sanitetsdepot 1913 og Chef for Lazarettejrenes Apotheker 1917. Han blev gift 7. Februar 1903 med Marie Frederikke Charlotte Lønborg (se XIII — 7. Side 71), f. 27. November 1875, Lærerinde-Eksamens fra N. Zahles Seminarium 1900, Datter af Fotograf Adolf Christian Barfod Lønborg (se XII — 4. Side 70) og Hustru Conradine Hansen. De har 2 Sønner og 2 Døtre:

XIV S 1. KAREN TANG BARFOD, f. 9. August 1904, blev Student 1924.

XIV S 2. IDA TANG BARFOD, f. 5. April 1907.

XIV S 3. JØRGEN TANG BARFOD, f. 1. November 1911, d. 22. Marts 1912.

XIV S 4. HANS PETER TANG BARFOD, f. 13. Februar 1913.

XIII S 6. AAGE IMMANUEL TANG BARFOD, f. i Aalborg 2. Februar 1878, Student fra Aalborg Skole 1896, cand. jur. 10. Juni 1902,

Sagførerfuldmægtig i Kjøbenhavn 1902—19, havde samtidig fra 1906 Ansættelse i Undervisningsministeriet, fra Juni 1906 Vikar i Kultusministeriet, Assistent der 26. Marts 1907, kst. Fuldmægtig 5. November 1914, kgl. Udnævnelse til Fuldmægtig i Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 11. Januar 1916, Ekspeditionssekretær 1. Maj 1919, kst. Kontorchef i Undervisningsministeriet 1. Oktober 1921, R. af Dbg. 24. Marts 1922, Kontorchef 1. Februar 1923, R. af d. norske Nordstjerneorden 15. December 1923, Sekretær ved Tandlægeskolen 1912—19, ved den store Skolekommission 1919—23, Formand i Styrelsen for Statens og Kommunens Kursus til Studentereksamen 1921, fungerende Administrator ved det kgl. Akademi for de skønne Kunster 1. April—30. September 1921. Han blev gift i Holmens Kirke 15. September 1915 med Inger Marie Hammer, f. i Kjøbenhavn 28. Juli 1884, Datter af Kommandør i Marinen Kord Regnar Johannes Hammer og Hustru Fanny Eleonora Hedemann. De har 2 Sønner:

XIV T 1. JØRGEN HAMMER BARFOD, f. 11. Juli 1916.

XIV T 2. BENT HAMMER BARFOD, f. 16. Maj 1918.

XIII S 7. POUL DAVID TANG BARFOD, f. i Aalborg 20. Marts 1881, Præliminæreksamen i Aalborg 1896, kom i Tommerlære i Vinding ved Vejle 1896—1900, fik Afgangseksamen fra tekn. Skole i Kjøbenhavn April 1905, fik Borgerskab som Tømmermester i Kjøbenhavn 1914. Han blev gift i Frederiksborg Slotskirke 10. November 1910 med Anna Elisabeth Raffenberg, f. i Regstrup 4. December 1880, Datter af Stationsforstander i Hillerød Johan Peter Raffenberg og Hustru Marie Elisabeth Giersing. De har 2 Sønner og 2 Døtre:

XIV U 1. OVE TANG BARFOD, f. paa Frederiksberg 26. Juli 1911.

XIV U 2. ANNA MARIE ELISABETH TANG BARFOD, f. paa Frederiksberg 27. Februar 1914.

XIV U 3. AGNETE TANG BARFOD, f. paa Frederiksberg 26. Juli 1917.

XIV U 4. IB EVALD TANG BARFOD, f. paa Frederiksberg 26. September 1921.

XIII S 8. PETER NOE ANDREAS TANG BARFOD, f. i Aalborg 1. Juni 1883, Præliminæreksamen 1898, Afgangseksamen fra de Brock-

ske Handelsskokers Højskole 1900, var paa Margarinefabrikant Otto Mønsteds Kontor 1900—08, hos Erith Oilworites Ltd. i London 1908—23, overtog Oktober 1923 sammen med sin Søster Anna sin Moders Fødegaard Nørre Vosborg, som han bebor, og hvis Drift han overtog fra 1. Marts 1924. Han blev gift i Vor Frelsers Kirke paa Christianshavn 12. September 1912 med Julie Johanne Marie Zander, f. 24. Januar 1883, Lærerinde ved Frøken Kruses Skole 1905—12, Datter af Fabrikant Christian Zander og Hustru Hanne Marie Hansine Møller. De har ingen Børn.

XII K 2. ANNA MARIE ADELAIDE BARFOD, f. i Kjøge 24. Maj 1836, var Husbestyrerinde hos Biskop N. F. S. Grundtvig 1860 til hans Død 1872, havde derpaa Pensionat paa Frederiksberg 1872—76, var hos sin Broder Hans Peter i Aalborg 1876—92, kom da efter hans Død i „Trøstens Bolig“ i Aalborg til Sommeren 1909, da hun flyttede til sin Broderdatter Johanne Ammitzbøll i Kjøbenhavn, hvor hun døde ugift 24. November 1909.

XII K 3. JENS IVER BARFOD, f. i Kjøge 1. Januar 1840, gik efter sin Konfirmation til Søs, blev Styrmand paa Brigen „Marie Augusta“ 1866—74, blev 1875 Styrmand i „Det forenede Dampsksibs-Selskab“ til 1882 og blev Kaptajn i samme Selskab til 1888, da han blev Forvalter ved Selskabets Kontor i Esbjerg, hvor han var 1889—94, flyttede til Fur 1895 og derfra til Fanø og Esbjerg, hvor han døde 29. Juni 1913. Han blev gift i Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn 26. April 1872 med Sofie Vilhelmine Mariane Nielsen, f. paa Christianshavn 26. August 1847, d. 2. August 1918 i Kjøbenhavn, Datter af Skibsfører Hans Nielsen og Hustru Anna Carldine Petersen. De havde 1 Søn og 3 Døtre:

XIII T 1. NIELS TORSTEN NIELSEN BARFOD, f. i Kjøbenhavn 5. Februar 1873, kom paa „Det forenede Dampsksibs-Selskab“s Kontor i Kjøbenhavn og senere i Esbjerg 1888—93, gik saa til Søs, gjorde 2 Jordomsejlinger, men druknede 24. Juni 1898 paa Floden Mersey ved Liverpool. Han var ugift.

XIII T 2. ELLEN NIELSEN BARFOD, f. i Kjøbenhavn 22. November 1874, blev gift i Fur Kirke 27. Maj 1897 med Erik Christensen, f. i Aalborg 13. Maj 1870, Manufakturhandler paa Fur, d. i Kjøbenhavn 12. November 1920. Enken lever i Kjøbenhavn. De har 4 Sønner:

XIV — 1. Niels Kay Barfod Christensen, f. paa Fur 30. April 1898, var oprindelig Fotograf, men gik senere til Søs og druknede 23. Maj 1918 under Verdenskrigen ved en Torpedering i den engelske Kanal.

XIV — 2. Jens Ivar Barfod Christensen, f. i Aarhus 27. Januar 1902, gik til Søs og har gjort en Jordomsejling, gjorde Tjeneste som engelsk Soldat under Verdenskrigen, har taget Sætterskippereksamten og er nu Dækskonstabel i Marinen.

XIV — 3. Thomas Andreas Barfod Christensen, f. i Kjøbenhavn 4. Februar 1905, er Snedkersvend.

XIV — 4. Poul Inge Barfod Christensen, f. i Kjøbenhavn 27. Februar 1908, er i Gartnerlære.

XIII T 3. RIGMOR NIELSEN BARFOD, f. i Kjøbenhavn 2. August og d. 31. August 1877.

XIII T 4. INGE NIELSEN BARFOD, f. i Kjøbenhavn 7. Maj 1879, blev gift i Fur Kirke 11. Maj 1899 med Niels Christian Sønderby, f. i Randers 12. Juli 1870, Søn af Gørtler Christian Sønderby og Hustru Kirstine Sørensen; Grosserer i Esbjerg, hvor han døde 20. Marts 1917. Enken bor i Kjøbenhavn. De har 2 Sønner og 2 Døtre:

XIV — 1. Ellen Margrete Sønderby, f. i Esbjerg 31. Marts 1900, tog Studentereksamten 1918, men blev gift i Holmens Kirke 18. September 1924 med Christian Nygaard Hauge, f. 23. Juli 1899 i Tørring, cand. jur. 1924, Sagførerfuldmægtig i Kolding, Søn af Købmand Jens Kristian Hauge og Hustru Katrine Larsen Nygaard i Tørring. De har 1 Datter:

XV — 1. Inge Merete Hauge, f. i Kolding 5. Juli 1925.

XIV — 2. Niels Christian Barfod Sønderby, f. i Esbjerg 22. April og d. 20. September 1902.

XIV — 3. Ingrid Sønderby, f. 27. September 1904, blev Student 1924 og er ansat som Vikar paa Statsanstalten for Livsforsikring.

XIV — 4. Knud Sønderby, f. 10. Juli 1909.

XII K 4. LAURITS CHRISTIAN CLAUSEN BARFOD, Tvilling, f. i Kjøbenhavn 17. April 1845, lærte Handelen i Kalundborg og var Kommis der 1859—68, var Soldat 1868—69, Kommis i Roskilde 1869—70, var Manufakturhandler i Helsingør 1870—85, passiv Deltager i en Forretning i Kjøbenhavn 1885—89 og blev ansat i Kjøbenhavns Magistrats 3. Afdeling 1. Maj 1893; han døde i Kjøbenhavn 4. September 1906. Han blev gift i Kalundborg 31. August 1871 med Marie Augusta

Ranfft, f. i Kalundborg 21. Maj 1842, d. i Kjøbenhavn 9. Februar 1907, Datter af Læge Ferdinand Ranfft og Hustru Emilie Øvre i Kalundborg. Der var 3 Sønner og 2 Døtre:

XIII U 1. CHRISTIAN EMIL RANFFT BARFOD, f. i Helsinge 12. Juli 1872, tog Præliminæreksamen 1888, var paa „Det forenede Dampskibs-Selskab“s Kontor 1888—90, gik til Søs og fik Styrmandseksamen i November 1896, gjorde saa forskellige Rejser, indtil han Julenat 1904 forliste og druknede i Atlanterhavet; han var ugift.

XIII U 2. HELGA RANFFT BARFOD, f. i Helsinge 4. August 1873, tog til London i Foraaret 1893 og kom i Huset hos en Mrs. Eliza Jane Younger, som var født 28. November 1817 og først døde 8. December 1912, i en Alder af 95 Aar. Hos hende var hun i 19 Aar til hendes Død og var som en Datter i hendes Hus; hun kaldte sig Helgas „engelske Moder“. Hun var et elskeligt Menneske og en sand Kristen, der levede og døde i en barnlig Tro; hun var ogsaa i høj Grad kundskabsrig og bevarede sin Aandskraft til det sidste. Det var vidunderligt lykkelige Aar, Helga levede her. Efter den gamles Død tog hun i Juli 1913 hjem til Danmark (hun havde ogsaa været 2 korte Ture hjemme til sine Forældres Død og Begravelse); men næste Aar rejste hun og hendes Søster Johanne til Amerika, hvor hendes 2 Brødre opholdt sig, og kom i Juli 1914 til Filadelfia med det sidste Skib fra England før Verdenskrigens Udbrud. Siden 1916 har hun styret Huset i et rigt amerikansk Hjem hos en Mrs. W. L. Supplee i Merion i Pensylvania; ugift.

XIII U 3. EINAR RANFFT BARFOD, f. 30. Maj 1875, gik efter sin Konfirmation til Søs og gjorde 4 Jordomsejlinger med danske, norske og tyske Skibe. Paa en Rejse med tysk Skib „Steinbeck“ af Hamburg gik han 1898 fra Java med Sukker til U. S. A. Hele Mandskabet fik Beri-beri i det indiske Hav. De kunde ikke arbejde, saa Skibet maatte til Dels gaa med Vinden omkring det gode Haabs Forbjerg; 7 Maaneder tumlede de om, indtil de endelig paa Atlanterhavet blev prajet af det engelske Dampskib „Britannia“, der tog dem paa Slæb til Bermudasøerne, og, da de endelig med andet Skib naaede Filadelfia, var der af 24 Mand kun 9 i Live. Lægerne forbød ham nu atter at gaa til Søs, og han var da Sygeplejer et Par Aar. Men samtidig studerede han og blev 30. April 1902 Æresstudent ved Drexel Institut med høje-

ste Pointantal (400). Straks efter blev han Referent ved „The Philadelphia Times“ og var der i 6 Aar, da han kom til „Record“ og senere til „The Press“ og „The Nord American“, hvor han navnlig bekæmpede de store Svindlerier med Kraft og Varme, saa der derfor blev bevilget ham 35,000 Dollars. Hans Udretningsarbejde bragte ham i nært Forhold til Theodore Roosevelt, med hvem han gjorde flere Rejser omkring i Staterne, og som 21. Maj 1915 gav ham sit Portræt med Paaskrift „from his Friend Theodore Roosevelt“. Under Krigen var han i det hemmelige Efterretningsvæsens Tjeneste, og han fik senere overdraget at have Opsyn med Bankierer og Vexellerer for at hindre uørlig Handel med fremmede Papirer og Penge. Han var 2 Gange gift: 1) 2. December 1902 med Ella Laura Baer af Reding, f. der 13. September 1865, d. 15. Juni 1917, 2) 17. Juli 1918 med Anna Blanche Burns, af Filadelfia, f. 7. Juni 1888. Med sin første Hustru har han 2 Døtre, med den anden 2 Sønner og 1 Datter:

XIV V 1. MARIE AUGUSTA BAER BARFOD, f. 26. August 1903.

XIV V 2. ELLA LAURA BAER BARFOD, f. 14. Februar 1905, blev National Æresstudent ved Pigernes Højskole 1923.

XIV V 3. ANN ROSS BARFOD, f. 2. Marts 1919.

XIV V 4. JOAN BARFOD, f. 20. Januar 1921.

XIV V 5. EINAR PATRICK BARFOD, f. 4. Januar 1923.

XIII U 4. FREDERIK FERDINAND RANFFT BARFOD, f. i Helsingør 2. April 1878, begyndte herhjemme som Landmand, men tog i 1904 over til Broderen i Amerika, hvor han blev Ridclærer, men under Verdenskrigen var han ansat ved „United States Shipping Board“. Nu er han Bestyrer af The ord Orchand Farm i Devon i Pensylvania. Han blev 20. November 1914 gift med Elizabeth Henriette Wagner, f. i Harrisburg 13. Oktober 1884, Datter af Frederik Wagner og Hustru Mary du Marr. De har 1 Søn:

XIV X 1. FREDERIK EINAR RANFFT BARFOD, f. 7. August 1915.

XIII U 5. JOHANNE MARIE RANFFT BARFOD, f. i Helsingør 22. Februar 1881, blev hjemme hos Forældrene til deres Død. Da hun sammen med Søsteren Helga i 1914 tog til Amerika, kastede hun sig

avnlig over Børneopdragelse og har nu en Stilling i Nærheden af sin øster i Pensylvania; ugift.

XII K 5. KAROLINE AMALIE BARFOED, Tvilling, f. i Kjøbenhavn 17. April og d. 4. Juli 1845.

XI G 5. GEORG LAURITS BARFOED, f. i Branderup 7. November 1805, blev Bogtrykkersvend 1826, men tog dansk juridisk Eksamens 830 og blev samme Aar Fuldmægtig hos Borgmesteren i Nakskov, røveprokurator 1848, virkelig Prokurator 1850. Paa Grund af Alder g Svaghed maatte han opgive dette 1880 og levede derefter i Kjøbenhavn til sin Død 27. Juni 1888. Han blev gift i Nakskov 27. April 1838 med *Caroline Erasmine Margrethe Hockland*, f. i Nakskov 24. December 1816, d. i Kjøbenhavn 16. Maj 1889, Datter af Kammeraad, Told- og Konsumptionsinspektør Christoffer Severin Hocklund og Hustru Hanne Birgitte Sievers. De havde 2 Døtre:

XII L 1. HANNE MARIE SEVERINE BARFOED, f. i Nakskov 9. Januar 1839, d. ugift i Nakskov 17. April 1875.

XII L 2. LAURA CAROLINE SOPHIE PETREA BARFOED, f. i Nakskov 6. Juni 1840, d. i Nakskov 3. Januar 1913; hun blev gift i Nakskov 7. Juni 1867 med *Christian Carl Gøtzsche*, f. i Gjerslev 1. Juli 1835, Student fra Slagelse 1852, cand. theolog. med Haud I 17. Juni 1858, Huslærer nogle Aar, Lærer ved Realskolen i Nakskov 9. Februar 1862, Vicepastor i Ulbjerg og Lynderup 16. Juni 1874, Sognepræst til Iygom og Hove 28. Marts 1879, til Vester Aaby og Aastrup paa Fyen 6. Marts 1889, død der 30. Maj 1908, Søn af Sognepræst Henrik Frederik Gøtzsche og Hustru Anna Charlotte Bendtsen. De havde 6 Sønner og 3 Døtre:

XIII — 1. *Georg Laurits Gøtzsche*, f. i Nakskov 28. Marts 1868, student fra Viborg Skole 1886, cand. theolog. med Laud 1892, var Huslærer paa nertingegaard paa Sjælland 1892—94, ejede Vamdrup Realskole November 1894—December 1899, Lærer ved Kolding Realskole 1. August 1900—1. August 1902, ejede den private Realskole i Nykøbing F. 1. August 1902—Sommeren 1914, bestyrer Trustrup private Realskole fra 1. August 1914. Han blev gift i Kalundborg 16. August 1902 med *Marike Alsing*, f. i Sønder Omme 25. Februar 1884, Datter af Gaardejer Claus Jensen Alsing og Hustru Ane Mæhilde Clausen af Sønder Omme. De har 3 Sønner og 5 Døtre:

XIV — 1. *Anna Charlotte Gøtzsche*, f. i Nykøbing F. 11. Juni 903.

- XIV — 2. Ellen Gudrun Valborg Gøtzsche, f. ss. 29. Maj 1905.
 XIV — 3. Aksel Valdemar Gøtzsche, f. ss. 8. Marts 1907.
 XIV — 4. Inger Marie Elisabeth Gøtzsche, f. ss. 28. Februar 1909.
 XIV — 5. Sigrid Johanne Margrete Gøtzsche, f. ss. 20. April 1911.
 XIV — 6. Carl Olaf Gøtzsche, f. ss. 21. December 1913.
 XIV — 7. Helga Cecilie Kristine Gøtzsche, f. i Trustrup 22. Oktober 1916.
 XIV — 8. Henning Christoffer Gøtzsche, f. ss. 5. Juni 1919.
 XIII — 2. Anna Charlotte Gøtzsche, f. i Nakskov 31. Marts 1869, d. 6. Juli 1870.
 XIII — 3. Caroline Erasmine Margrete Gøtzsche, f. i Nakskov 1. August 1870, gift i Vester Aaby 28. Marts 1894 med Poul Valdemar Jensen, f. i Houe ved Lemvig 13. Maj 1861, Ejer af Nørre Villumsgaard i Bøvling Sogn, Søn af Gaardejer Jøns Jensen Valdemar og Hustru Ane Katrine Nielsdatter i Houe. De har 7 Sønner og 1 Datter:
 XIV — 1. Christian Carl Gøtzsche Jensen, f. paa Nørre Villumsgaard 12. Decmber 1894.
 XIV — 2. Ditlev Ludvig Gøtzsche Jensen, f. ss. 5. April 1898.
 XIV — 3. Laura Caroline Sophie Petræa Gøtzsche Jensen, f. ss. 16. Juni 1900.
 XIV — 4. Andreas Christian Gøtzsche Jensen, f. ss. 22. Januar 1903.
 XIV — 5. Viggo Gøtzsche Jensen, f. ss. 15. September 1905.
 XIV — 6. Johannes Gøtzsche Jensen, Tvilling, f. ss. 30. Januar 1908.
 XIV — 7. Aksel Gøtzsche Jensen, Tvilling, f. ss. 30. Januar 1908.
 XIV — 8. Valdemar Gøtzsche Jensen, f. ss. 19. Oktober 1911.
 XIII — 4. Henrik Frederik Gøtzsche, f. i Nakskov 22. August 1871, var nogle Aar i Boghandlerlære, blev Student i Kjøbenhavn 1892, cand. theol. med Haud II 1898, Lærer ved Hurup private Realskole 1899—1906, Bestyrer af Børkop private Realskole 1906—13, af Grindsted Privatskole 1913—14, fra 1913 Ejer af Aarup private Realskole, som han overtog 1. August 1914. Han blev gift i Hvidbjerg paa Thyholm 7. Juni 1907 med Johanne Hoelgaard, f. i Hvidbjerg 22. Januar 1888, Datter af Sparekassedirektør Niels Hoelgaard og Hustru Johanne Larsen af Hvidbjerg. De har 2 Sønner og 3 Døtre:
 XIV — 1. Laura Gøtzsche, f. i Børkop 9. August 1908.
 XIV — 2. Johanne Gøtzsche, f. ss. 12. Juni 1910.
 XIV — 3. Christian Carl Gøtzsche, f. ss. 12. Juni 1912.
 XIV — 4. Niels Hoelgaard Gøtzsche, f. i Aarup 26. Februar 1915.
 XIV — 5. Anna Gøtzsche, f. ss. 25. August 1916.

XIII — 5. Christian Carl Gøtzsche, f. i Nakskov 21. Januar og d. 28. Marts 1874.

XIII — 6. Hans Marius Severin Gøtzsche, f. i Ulbjerg 11. Juli 1875, Student fra Maribo Skole i Kjøbenhavn 1895, cand. theol. med Haud II 1902, Lærer ved Realskolen i Nykøbing F. 1902—07, ved Nakskov private Realskole 1907—14, ved Hass's Skole i Stenhus ved Holbæk 1914—15, ved Rudkøbing kommunale Skolevæsen 1. November 1915—20, Adjunkt ved Fredericia højere Almenskole fra 1920. Ugift.

XIII — 7. Poul Ludvig Theodor Gøtzsche, f. i Ulbjerg 13. Maj 1877, blev Landmand og var Forpagter af Vester Aaby Præstegaard 1902—08, blev Arbejder ved en Cementfabrik i Nykøbing F. fra 1909. Han blev gift i Ulbølle 18. Juli 1902 med Ane Petersen, f. i Ulbølle 17. August 1878, Datter af Malermester Simon Henrik Petersen og Hustru Ane Eriksen i Ulbølle. De har 1 Søn og 4 Døtre:

XIV — 1. Inger Elisabeth Gøtzsche, f. i Vester Aaby 27. August 1903.

XIV — 2. Laura Caroline Gøtzsche, f. ss. 18. September 1905.

XIV — 3. Gerda Emilie Gøtzsche, f. ss. 3. April og d. 18. November 1908.

XIV — 4. Gerda Emilie Gøtzsche, f. i Nykøbing F. 5. December 1909.

XIV — 5. Christian Carl Gøtzsche, f. ss. 3. Januar 1912.

XIII — 8. Marie Elisabeth Gøtzsche, f. i Ulbjerg 21. Maj 1878, ugift, bor i Aarup.

XIII — 9. Vilhelm Emil Gøtzsche, f. i Hygom 25. Juli 1880, ugift.

XI G 6. Dødfødt Datter, Lyngby 15. Marts 1810.

XI G 7. POUL FREDERIK BARFOD, f. i Lyngby 7. April 1811, Student privat 22. Oktober 1828, cand. phil 1829, blev Huslærer hos Kammeraad Dorph 1830—32, studerede efter sin Faders Ønske Jura, men opgav det og blev da Lærer og historisk Forfatter i Kjøbenhavn, oprettede 1834 „Det forenede Velgjørenheds-Selskabs Drengeskole“, hvor al Undervisning ydedes gratis, studerede i 40-erne Theologi, men blev afbrudt i 1848 ved de politiske Begivenheder. Han havde under Christian VIII taget ivrig Del i de politiske Strømninger paa liberal Side og blev 1848 Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling (for Møen) og var derpaa Medlem af Folkethinget til 1869, da han paa Grund af Døvhed maatte trække sig tilbage. Han var ivrig national Ejderdansk og Skandinav og udfoldede en rig Forfattervirksomhed;

navnlig hans „Fortællinger af Fædrelandets Historie“, som første Gang udkom 1853 og oplevede 4 bestandig udvidede Udgaver, blev paa Grund af Forfatterens stærkt udprægede Fædrelandssind og varme og livlige Fremstilling en yndet Folkebog, som aabnede mange Hjerter og skaf-fede ham et agtet og anset Navn. Ogsaa det nordiske Fjerdingskrift „Brage og Idun“, som udkom 1839—42, gjorde hans Navn kendt i hele Norden. Desuden skrev han mange Monografier og var en meget yndet Visedigter. Han var ogsaa Personalhistoriker. Paa sine gamle Dage tog han ivrig Del i Forsvarssagen og i den frivillige Selvbeskat-pning til Fædrelandets Forsvar. Højskolesagen omfattede han med stor Kærlighed, og det var hans store Glæde at komme til sin Svigersøn Jørgen la Cours Landbrugsskole ved Kongens Lyngby og samle de unge Elever om sig og samtale med dem om Land og Folk og Kærligheden til de rige Fortidsminder og om det store Haab om Sønderjyllands Hjemkomst til Fædrelandet. Han og hans Hustru var alvorlige Kristne og sluttede sig helt til Grundtvig, og dette satte sit Præg paa hele deres Hjem. Dette Hjem paa Frederiksberg var i mange Aar et Samlingssted for den vidstrakte Families store Ungdom. Frederik VII havde et Par Gange villet give ham Ridderkorset; men han nægtede paa Grund af sine demokratiske Anskuelser at modtage det; men 8. April 1888 gav Christian IX ham det uden at spørge ham, og saa beholdt han det. Han var en Tid Fuldmægtig i Indenrigsministeriet og senere Assistent ved det store kgl. Bibliothek; ellers havde han ingen Ansættelse. Han døde paa Frederiksberg 15. Juni 1896. Da han i 1881 fyldte 70 Aar, lod Venner ham male af Kunstmaler H. Siegumfeldt og skænkede dette Billede til det historiske Museum paa Frederiksborg Slot. Han blev gift i Fuglebjerg 11. September 1841 med Emilie Birchedal, f. paa Aalebækgaard paa Møen 18. Oktober 1813, d. paa Landbrugsskolen ved Kongens Lyngby 3. Oktober 1897, en fin og kundskabsrig Kvinde, Datter af Forpagter og Godsinspektør over de Nordfcltske Godser paa Møen Ludvig Harboe Birchedahl og Hustru Agathe Johanne Husum. De havde 3 Sønner og 3 Døtre:

XII M 1. HANS PETER GOTE BIRKEDAL BARFOD, f. paa Fre-de-riksberg 14. September 1843, Student privat 1863, cand. med. med Laud 1870, var prakt. Læge paa Frederiksberg 1871—1921, var Reservelæge i Hæren 1866, Læge ved Officer- og Elevskolen paa Fre-

leriksberg Slot 1871—74, ved Borgervæbningen 1871—72, Leder af Samundet for Vanføres Klinik 1874—78, Læge ved forskellige Børnehjem, ved Lindevangshjemmet for straffede Piger 1878—1916, Overlæge ved Kongens Livjægerkorps 1885, Dr. med. 7. Maj 1894. Han var ivrig national og var Medstifter af „Selvbeskatningen til Fædrelandets Forsvar“ 1884, Ophavsmand til Forsvarsadressen 1908, Medlem af Bestyrelsen for „De danske Vaabenbrødre“s Kjøbenhavns-Afdeling 1912, Næstformand 1921, har udgivet forskellige historiske Arbejder, hvoriblandt „Frederik d. 7des Sangkrønike“ 1864, „Kong Christian IX, spredte Fræk til et Livsbillede“ 1888 og 1906, „Carl Hall og Forsvarssagen i 50 Aar“ 1909, „Minder fra gamle grundtvigske Hjem“, 5 Bind fra 1921—25, „Minder fra et langt Liv“ 1921 og flere. Han blev R. af Dbg. 15. November 1888, Dbmd. 12. Juni 1906, Erindringsmedaille fra Krigen 64 10. April 1909, R. af den svenske Vasaorden 6. Juni 1901, af norsk St. Olafsorden 28. November 1903 og af svensk Nordstjerneorden 18. Oktober 1912. Han blev gift i Vartov Kirke i Kjøbenhavn 4. September 1868 med Mine Ostenfeld, f. 13. Juli 1841, d. paa Frederiksberg 7. Marts 1914, Adoptivdatter af Proprietær og Prokurator Laurits Ostenfeld og Hustru Dorthea Kirstine Dinesen til Kristianslund ved Randers. De har 4 Sønner og 3 Døtre:

XIII V 1. KNUD OSTENFELD BARFOD, f. paa Frederiksberg 19. Juni 1869, Præliminæreksamen 1886, Tandlægeeksamen 1893, studeerde i Berlin og London 1893—94, praktiserer paa Frederiksberg siden 1894, oprettede en Folketandklinik og ledede den 1903—13, Overlæge paa Sct. Josephs Hospitals Tandklinik Marts 1925, stiftede dansk-finske Forening 1922, Officier d'Academie francaise ½, 1924, Ridder af I Kl. af Finlands hvide Rose 6. December 1924, Finlands Skydsskårs förtjenst-kors 1. Januar 1925. Ugift.

XIII V 2. OLAF OSTENFELD BARFOD, f. paa Frederiksberg 16. Maj 1871, Præliminæreksamen 1888, kom i Boghandlerlære 1891, var Boghandler i Kjøbenhavn 1898—1903, købte og udvidede 1901 en Papir- og Skemaforretning og købte Borgerskab som Grosserer, solgte Forretningen 1919 og knyttedes 1920 til G. E. C. Gads Boghandel, stiftede 1908 „Foreningen mod Smudspressen“ og blev R. af Dbg. 25. Oktober 1909. Han blev gift i Immanuelskirken i Kjøbenhavn 20. Oktober 1899 med Margit Beck, f. 24. April 1878, Datter af Grosserer Peter Beck

og Hustru Elisabeth Rønneborg i Kjøbenhavn. De har 1 Søn og 2 Døtre:

XIV Y 1. ELISABETH BARFOD, f. 14. August 1900, gift i Kjøbenhavn 9. November 1923 med Hans Christian Engelsen, f. 13. December 1898, Bog- og Papirhandler i Kjøbenhavn, Søn af Karl Engelsen, Indehaver af Engelsen & Schrøders Bog- og Papirhandel, Bogbinderi og Bogtrykkeri" (af hvilke Sønnen er Medindchaver) og Hustru Anna Elisabeth Schultz.

XIV Y 2. MOGENS BARFOD, f. 16. September 1902, Student 1921.

XIV Y 3. GERDA BARFOD, f. 14. September 1906.

XIII V 3. ERIK OSTENFELD BARFOD, Tvilling, f. paa Frederiksberg 1. Juni og d. i Kjøbenhavn 27. December 1873.

XIII V 4. AGNER OSTENFELD BARFOD, Tvilling, f. paa Frederiksberg 1. Juni 1873, lærte Landvæsen og var Forvalter paa et Par Gaarde, var Elev paa Lyngby Landboskole 1892—93 og 1893—94, ejede „Storgaarden“ ved Haslev 17. August 1900—29. Februar 1908, styrede Etatsraad H. N. Andersens Ejendom „Gl. Holtegaards Avlsgaard“ 1908—12, ejede „Nørregaard“ ved Saunte 13. Marts 1912—12. Juli 1915, Forpagter hos Greve Brockenhush Schack af „Prøvegaarden“ ved Ringsted siden 1. April 1915. Han blev gift 21. Juni 1901 med Sofie Caroline Barner, f. 21. Februar 1880, Datter af Proprietær Conrad Hartvig Frantz Barner og Hustru Charlotte Marie Jessine Dorph-Petersen til Vindingegaard ved Roskilde. De har 1 Søn:

XVI Z 1. ERIK BARNER BARFOD, f. paa Storgaarden 8. April 1902, er Landmand og har været Elev paa flere Gaarde, var sidst Underforvalter, men uddanner sig siden April 1924 i Amerika, hvor han arbejder i Canada. Han agter at blive borte i 2 Aar for saa atter at komme hjem.

XIII V 5. GUDRUN OSTENFELD BARFOD, f. i Kjøbenhavn 13. Maj 1875, gift 4. September 1896 med sin Fætter Poul Barfod Dornonville de la Cour (se XIII — 2. Side 102), f. 6. Juni 1870, Søn af Kaptajn Jørgen Carl la Cour og Hustru Agate Johanne Gote Birkedal Barfod (se XII M 2). De har 1 Søn og 6 Døtre (se XIV — 1—7).

XIII V 6. EMILIE BIRKEDAL OSTENFELD BARFOD, f. 21. August 1878, styrer efter sin Moders Død sin Faders Hus. Ugift.

XIII V 7. HULDA CHARLOTTE OSTENFELD BARFOD, f. 5.

Januar 1881, bor hjemme ugift, har uddannet sig som Sløjdlærerinde og har virket som saadan ved N. Zahles Skole siden 1900.

XII M 2. AGATE JOHANNE GOTE BIRKEDAL BARFOD, f. paa Søvang ved Kjøbenhavn 29. Januar 1845, foretog 1862 en Rejse i Dalarne sammen med sin Fader. Hun blev gift i Vartov Kirke 20. September 1867 med sin Halvfætter Jørgen Carl la Cour, f. paa Skjærso ved Ebeltoft 8. Juni 1838, Søn af Proprietær Laurits Ulrik a Cour til Skjærso og Hustru Ellen Kirstine Poulsen. Han tog Real-skoleeksamen fra Aarhus 1854, Landbrugseksamen i Kjøbenhavn 1857, ærte Landvæsen hos sin Fader paa Skjærso i $1\frac{1}{2}$ Aar, var Assistent ved Landbohøjskolen 1858—1. Maj 1867, var med i Krigen 1864 som Reserveløjtnant, udmarkede sig ved sit Mod og sin Raadsnarhed, saa han udnævntes til Premierløjtnant og 27. Juni 1864 blev R. af Dbg. for sin heltemodige Opræden ved Overgangen til Als. Han var Forstander for Folkehøjskolen paa Arresødal 1864—65, og i de følgende Aar genremøjste han en stor Del af Europa paa offentlig Bekostning for at sætte sig ind i forskellige Landbrugsforhold og Institutioner. Fra 1. Januar 1867 var han i 30 Aar Redaktør af „Tidsskrift for Landøkonomi“. I. November 1867 oprettede han Landbrugsskolen ved Kongens Lyngby, hvis Forstander han, med et Par Aars Afbrydelse, var til sin Død, alt-saa i over 30 Aar. 8. Maj 1875 blev han Sekretær i Landhusholdnings-selskabet, og som saadan udnævntes han i Juli 1878 til Dannebrogsgeneral. 1879 blev han Formand for Kjøbenhavns Amts Landboforening; 1881 udnævntes han til Kaptajn i Forstærkningen; samme Aar blev han udenlandsk Medlem af det svenske Landbrugsakademi, tog Del i Ordningen af den store Udstilling i Kjøbenhavn 1888 og fik ved den Lejlighed Fortjenstmedaillen i Guld, samt blev Kommandør af den svenske Vasaorden. 1891 blev han Præsident i det kgl. danske Landhusholdningsselskab og var det til sin Død. 1889 købte han Brede Ladegaard og drev den ved Siden af sin Landbrugsskolegerning. Han døde paa Diakonissestiftelsen i Kjøbenhavn 21. Februar 1898. Efter hans Død blev hans Enke boende i Kongens Lyngby, de første 9 Aar paa Landbrugsskolen, 1907—15 paa Brede Ladegaard og siden 1915 i Lyngby By. De havde 4 Sønner og 2 Døtre:

XIII — 1. Lars Frederik Barfod Dornonville de la Cour, f. paa Landbrugsskolen ved Kongens Lyngby 15. Juni 1869, blev Student i Kjøbenhavn 1888, cand. mag. med Dansk som Hovedfag 1896, Lærer ved Grundtvigs

Højskole og Landbrugsskolen ved Kongens Lyngby 1896—99, købte Hindholm Højskole og styrede den 1909—14, da han flyttede til Sorø. Han havde allerede 1911 dannet og blev Formand for „Historisk Samfund for Sorø Amt“; 1916 blev han fungerende, 1. Oktober 1919 virkelig Fuldmægtig paa Sorø Akademis Gods-kontor og 1. September 1922 Kasserer samme Steds. Han har skrevet forskellige Arbejder og Artikler af historisk Art. Han blev gift i Brændekilde Kirke 5. September 1901 med Marie Louise Ottilia Olsen, f. i Ribe 24. Februar 1873, Datter af Provst Carl Frederik Vilhelm Olsen og Hustru Louise Augusta Krarup; efter Moderens Død styrede hun Huset for sin Fader. De har 1 Søn og 2 Døtre:

XIV — 1. Vagn Dornonville de la Cour, f. paa Landbrugsskolen 16. September 1902, har gennem 4 Aar lært Skovbrug og tog 1923 Skovfoged-prøven, er for Tiden Assistent paa Paludans Planteskole ved Klarskov.

XIV — 2. Martha Dornonville de la Cour, f. paa Landbrugsskolen 15. Juni 1904, tog Realeksamen fra Sorø Pigeskole 1921 og er nu Dicipel paa Sorø Apothek.

XIV — 3. Inger Dornonville de la Cour, f. paa Elmebakken ved Kongens Lyngby 17. Juni 1907, tog Realeksamen fra Sorø Pigeskole 1923, er nu i Huset hos Reservelæge Vedel Brandt paa Boserup Sanatorium.

XIII — 2. Poul Barfod Dornonville de la Cour, f. paa Landbrugsskolen 6. Juni 1870, tog Præliminæreksamen i Kjøbenhavn 1885, lærte Landbrug paa forskellige Gaarde 1885—88, læste 1 Aar paa Landbohøjskolen, var Forvalter paa Skjærø 1889—90, blev Landbrugskandidat fra Landbohøjskolen 1891, Forvalter paa Brede Ladegaard 1891, Forpagter der 1894 og købte Gaarden 1904, samtidig havde han forpagtet Ronnerødgaard, Holmegaard og Høveltegaard ved Birkerød, samt Wesselsminde ved Nærum. Han underviste ogsaa i Landbrug paa Landbrugsskolen. 1916 solgte han Brede Ladegaard og afstod Forpagtningerne og købte Hovedgaarden Ringholm ved Nykøbing S., som han efter solgte 1. Oktober 1921 og tog til Sorø, hvor han er Forstander for Landøkonomisk Regnskabskontor. Han blev gift i Vartov Kirke 4. September 1896 med sin Kusine Gudrun Ostenfeld Barfod (se XIII V 5), f. i Kjøbenhavn 13. Maj 1875, Datter af Dr. med. Hans Peter Gote Birkedal Barfod og Hustru Nielsmine Ostenfeld (se XII M 1.). De har 1 Søn og 6 Døtre:

XIV — 1. Ingeborg Barfod Dornonville de la Cour, f. paa Brede Ladegaard 22. Juli 1897, blev gift 1. August 1919 med Lærer Ejlert Halved, f. 9. Marts 1891, Lærer i Fløng ved Hedehusene, Løjtnant, Søn af Lærer Niels Hansen og Hustru Ane Petersen i Valløby. De har 2 Sønner og 1 Datter:

XV — 1. Erik Dornonville de la Cour Halved, f. 7. Maj 1820.

XV — 2. Svend Dornonville de la Cour Halved, f. 9. Marts 1922.

XV — 3. Inger Dornonville de la Cour Halved, f. 23. April 1923.

XIV — 2. Aase Barfod Dornonville de la Cour, f. paa Brede Ladegaard 28. December 1898, blev gift 29. April 1922 med Læge Erling Traustedt i Frederikshavn, f. paa Herlufsholm 2. Juni 1891, Søn af Adjunkt paa Herlufsholm Peter Margor Andresen Traustedt og Hustru Louise Forchhammer, som nu er Køkkenskolelærerinde. De har 1 Søn og 1 Datter:

XV — 1. Birgitte Traustedt, f. i Frederikshavn 26. Februar og d. 13. Oktober 1923.

XV — 2. Poul Henning Traustedt, f. i Frederikshavn 31. Januar 1925.

XIV — 3. Gudrun Barfod Dornonville de la Cour, f. paa Brede Ladegaard 3. Marts 1900, tog Realeksamen ved Lyngby højere Almenskole 1915, blev 1. August 1921 Dispensator og Defektrice paa Apotheket i Nykøbing S.

XIV — 4. Ellen Barfod Dornonville de la Cour, f. paa Brede Ladegaard 1. Marts 1901, blev gift 7. Marts 1924 med Proprietær Hans Jørgensen til Ryesvang ved Holse paa Fyen, f. 23. Juli 1895, Søn af Forpagter paa Ny Lellingegaard ved Kjøge Jørgen Kristen Jørgensen og Hustru Laura Cathrine Hansine Rasmussen. De har 1 Søn:

XV — 1. Jørgen Preben Dornonville de la Cour Jørgensen, f. paa Ryesvang 27. December 1924.

XIV — 5. Karen Barfod la Cour, f. paa Brede Ladegaard 16. Oktober og d. 6. December 1902.

XIV — 6. Torsten Barfod Dornonville de la Cour, f. paa Brede Ladegaard 14. Juni 1907, gaar paa Sorø Akademi, tog Melllemskoleeksamen der 1924.

XIV — 7. Kirsten Barfod Dornonville de la Cour, f. paa Brede Ladegaard 15. Marts 1914.

XIII — 3. Jørgen Carl Barfod Dornonville de la Cour, f. paa Landbrugsskolen 1. September 1872, tog IV Klasses Hovedeksamen i Kjøbenhavn 1888, lærte Landvæsen paa Vesterbygaard og Brede Ladegaard 1888—90; var Forvalter paa Brede Ladegaard 1890—91, gik paa Landbohøjskolen 1891—93, var Forvalter flere Steder 1893—97, købte 1898 Søgaard ved Næstved, som han solgte 1903, var da 1905—12 Redaktør af „Dansk Landbrug“ og Leder af „Forlaget af 1905“ med Bopæl i Aarhus og begyndte Udgivelsen af det store Værk „Danske Gaarde“, som han arbejdede med til sin Død 18. September 1917. De sidste Aar var han meget svag, og hans Hustru gjorde derfor et stort hjælpende Arbejde for at faa „Danske Gaarde“ færdig udgivet. Han var en meget poetisk Natur og skrev mange Sange. Han blev gift i Kjøbenhavn 7. Oktober 1898 med Helen Charlotte Margrethe Anderson Rode, f. paa Krogerup 9. Februar 1871, Datter af Godsforvalter Hans Christian Valdemar Rode og Hustru Helen Anderson. Efter Forældrenes tidlige Død opdroges hun hos sin Farbroder Overretssagfører Vilhelm Rode i Kjøbenhavn. Hun gik 1889—90 paa N. Zahles Privatlærerindekursus, var derpaa Lærerinde paa Juels

linge og Skjærø og foretog en Rejse i Skotland. De har 3 Sønner og 2 Døtre:

XIV — 1. Ellen Annette Dornonville de la Cour, f. paa Søgaard 1. August 1899, tog 1914 Mellem- og 1915 Realskoleeksamen ved Lyngby højere Almenskole.

XIV — 2. Jørgen Carl Dornonville de la Cour, f. paa Søgaard 14. Januar 1901, er ved Landvæsenet.

XIV — 3. Poul Arvid Dornonville de la Cour, f. paa Søgaard 9. November 1902.

XIV — 4. Vilhelm Rode Dornonville de la Cour, f. i Præstø 18. September 1904.

XIV — 5. Helen Rode Dornonville de la Cour, f. i Aarhus 6. April 1908.

XIII — 4. Ellen Kirstine Poulsen Barfod la Cour, f. paa Landbrugsskolen 13. Januar 1876, lærte Husholdning paa Trinderup 1891, var paa Væverskole paa Veumhus ved Askov hos sin Faster Jenny la Cour 1893—94, paa Vældegaard Husholdningsskole 1896—97 og 97—98, lærte Landhusholdning paa Eriksholm ved Holbæk 1900. Hun valgtes 1917 ind i Hovedbestyrelsen for „Danske Kvinders Forsvarsforening“, har i en Del Aar siddet i „Dansk røde Kors“s Hovedbestyrelse og sad i „Det kirkelige Udvælg“ som eneste Kvinde Aaret 1921. Hun blev gift i Lyngby Kirke 20. September 1901 med Johannes Overgaard, f. paa Overgaardsminde ved Hvidbjerg 31. August 1875, Søn af Proprietær Mathias Nicolai Resen Overgaard og Hustru Ane Marie Bernstorff til Overgaardsminde; han tog Præliminæreksamen 1892 fra Skive Realskole, lærte Landvæsen paa Hørupgaard 1893—94, var Forvalter paa Østedgaard 1894—98, gik paa Lyngby Landbrugsskole 1898—99, var Forvalter hjemme fra 1899 til sit Bryllup, da han forpagtede Overgaardsminde og senere købte den, men solgte den igen 1911 og købte 1912 Vilhelmsdal ved Guldborg paa Falster, er desuden Forpagter af Kippinge Præstegaard. De har 1 Søn og 4 Døtre:

XIV — 1. Agnete la Cour Overgaard, f. paa Overgaardsminde 4. Oktober 1902.

XIV — 2. Kirsten la Cour Overgaard, f. ss. 1. Oktober 1903.

XIV — 3. Nikolaj la Cour Overgaard, f. ss. 18. April 1906.

XIV — 4. Ellen la Cour Overgaard, f. ss. 13. December 1909.

XIV — 5. Karen la Cour Overgaard, f. ss. 22. Marts 1911.

XIII — 5. Marie Barfod la Cour, f. paa Landbrugsskolen 23. og d. 24. Januar 1878.

XIII — 6. Vilhelm Birkedal Barfod Dornonville de la Cour, f. paa Landbrugsskolen 23. December 1883, blev Student fra Birkerød Kostskole 1902, arbejdede 1903—09 ved Nationalmusæts II Afdelings Voldundersøgelser, tog Maj 1909 Magisterkonferents i Historie, var 1909—11 Lærer ved Landbrugsskolen og Grundtvigs Højskole ved Lyngby, 1910—16 Lærer ved og Medejer af Lyngby højere Almenskole. I Aarene 1900—18 foretog han for-

skellige Rejsjer i Sverige, Norge, Finland og Tyskland paa Historieforskningens Vegne. Han er ivrig Fædrelandsven og har udgivet flere nationalhistoriske Arbejder: „Dansk Selvfølelse“ 1906, „Fædrelandet, Grundtræk af Danskhedsførelsens Vækst“ 1913, „Redaktør Jens Jessen“ 1913, „Tusind Aars. Grænsevagt“ 1916, „Sønderjylland under Verdenskrigen“ 1916, „Stemninger og Standpunkter under Krigen 64“ 1917, „Danevirke og Kampen paa vor Sydgrænse“ 1917 og mange andre, foruden mange Artikler i forskellige Blade. Han blev gift i Bodø i Norge 2. Juni 1909 med Asbjørg Nilssen, f. paa Haug i Værdal 24. Oktober 1886, Datter af Landbrugsskolebestyrer Lorenz Peter Nilssen og Hustru Lovise Wexelsen. De har 2 Adoptivbørn.

XIV — 1. Gerd Dornonville de la Cour, f. paa Ringsaker i Norge 18. Oktober 1918, adopteret 8. April 1922.

XIV — 2. Nicls Emil Dornonville de la Cour, f. 13. December 1919, adopteret 8. April 1922.

XII M 3. NIKOLAJ FREDERIK SEVERIN GRUNDTVIG GOTE BIRKEDAL BARFOD, f. i Kjøbenhavn 16. Marts 1848, Student fra Schneekloths Skole i Kjøbenhavn 1867, blev cand. theol. med Haud I 23. Juni 1873, oprettede 2. September 1873 „Frederiksberg højere Pige-skole“, som han afhændede 8. December 1877, var 1875—77 uordineret Medhjælper hos Pastor C. J. Brandt ved Vartov Kirke, blev pers. Kapellan i Rerslev og Ruds Vedby 17. November 1877, ordineret 21. November, oprettede her en Sygeplejeforening, den anden paa Landet, 1881, blev Sognepræst til Flade og Sønder Draaby paa Mors 30. Marts 1881, hvor han 1883 oprettede en Sognesperekasse, Sognepræst til Hjørlunde paa Sjælland 2. Februar 1884, til Gelsted og Rørup paa Fyen 27. December 1900, hvorfra han paa Grund af Svaghed tog sin Afsked 1. Juli 1916. Her oprettede han 1901 en Sygeplejeforening for de to Sogne og arbejdede meget for lignende Foreningers Oprettelse flere Steder baade paa Fyen og i Jylland. Han fik baade i Hjørlunde (1885 og 1897) og i Gjelsted (1910) Tilbud om Provstestillingen, men afslog det. Han var med til 16. Oktober 1911 at stifte „Kirkeligt Landsforbund af 1911“, i hvis Hovedbestyrelse han sad til 1920, da han af Helbredshensyn trak sig tilbage, ligesom han i Maj 1909 var med til Dannelsen af „Centralforeningen for Sygeplejevirksomheder udenfor Kjøbenhavn“, i hvis Hovedbestyrelse han var til Oktober 1916; han blev Åresmedlem af Foreningen 1921. Han har skrevet flere Ting, hvoraf navnlige skal

nævnes „Kristelig Lærebog“, den første, der var tænkt som en Afleser af Balslevs; 1. Udgave udkom 1891, 2. Udgave 1898. Den blev meget brugt, men blev ikke autoriseret, da enkelte andre Lærcbøger for en halv Snes Aar siden autoriseredes, da han af forskellige Grunde ikke indsendte den til Autorisation. Han har ogsaa skrevet en Del Digte. Efter at have taget sin Afsked boede han 4 Aar i Kjøge, derpaa 1½ Aar paa Urup ved Horsens og bor nu siden 1. Maj 1922 i Farum. Han blev gift i Kjøge Kirke 26. Juli 1874 med Anna Marie Barfred, f. i Kjøge 18. Juli 1850, Datter af Købmand i Kjøge Adolf Andreas Barfred og Hustru Margrethe Elisabeth Winge. Hun gik paa N. Zahles Privatlærerindekursus 1865—66, var Lærerinde paa Lolland 1867—68, men oprettede en Privatundervisning for Piger i sit Hjem i Kjøge; efter sit Bryllup deltog hun i Inspektion og Undervisning i „Frederiksberg højere Pigeskole“. De har 4 Sønner og 5 Døtre:

XIII X 1. RAGNHILD BARFRED BARFOD, f. paa Frederiksberg 20. Juni 1875, blev gift i Gjelsted Kirke 15. Maj 1908 med Ernst Christian Kann, f. paa Lindholm 6. Maj 1879, Søn af Skovrider Rudolph Maquard Kann og Hustru Johanne Kann paa Lindholm ved Roskilde; han tog Præliminæreksamen ved Universitetet 1897 og Forstkandidaeksamen paa Landbohøjskolen 1906, blev 1. April 1908 Skovrider paa Klelund Plantage ved Holsted og 1. Maj 1914 Skovrider og Godsforvalter paa Gl. Kjøgegaard. De har 2 Sønner og 1 Datter:

XIV — 1. Carl Kann, f. paa Klelund 3. Juni 1909.

XIV — 2. Ernst Kann, f. ss. 9. Februar 1911.

XIV — 3. Else Agnes Kann, f. ss. 15. Maj 1913.

XIII X 2. EYVIND BARFRED BARFOD, f. paa Frederiksberg 6. December 1876, d. i Flade Præstegaard 5. August 1883.

XIII X 3. KAY BARFRED BARFOD, f. i Ruds Vedby 25. August 1878, tog Præliminæreksamen i Kjøbenhavn 1895, blev Snedkersvend 1899, arbejdede som Snedker i Frankfurt am Main og Paris 1899—1900, oprettede et Møbeludsalg i Kjøbenhavn 1903 og tog Grosserer-Borger-skab, tog atter til Paris og var der 1912—13, var ansat i J. Neyes Forretning dels i Kjøbenhavn, dels i Odense 1913—14, handlede under Verdenskrigen i Rusland og Tyskland, var derpaa atter i Kjøbenhavn, men

har siden Efteraaret 1922 boet i Berlin og handlet med Levnedsmidler. Han blev gift i Gjelsted Kirke 25. December 1903 med Karen Johanne Pedersen, f. i Kjøbenhavn 15. Januar 1884, Datter af Arbejdsmand Hans Pedersen og Hustru Hansine Rasmussen; hun har i flere Aar været og er endnu Ekspeditrice i Magasin du Nord i Kjøbenhavn. De har 2 Sønner og 1 Datter:

XIV Æ 1. EYVIND BARFOD, f. paa Østerbro 9. Januar 1907, tog 1922 Mellemkoleeksamen i Sorø, var 1922—24 i Handelslære i Kjøge og tog der Handelsskoleeksamen med mg April 1924, er nu Kontorassistent i Kjøbenhavn.

XIV Æ 2. GRETE BARFOD, f. paa Østerbro 23. Juni 1909, tog Mellemkoleeksamen ved Komtesse Moltkes Pigeskole paa Østerbro 1925.

XIV Æ 3. FINN BARFOD, f. i Odense 22. November 1913.

XIII X 4. HALFDAN BARFRED BARFOD, f. i Ruds Vedby 19. Juli 1880, tog Præliminæreksamen i Magleby paa Møen 1895, blev Søkadet 25. August 1899, Sekondløjtnant i Marinen 15. September 1903, Premierløjtnant 1. April 1905, Kaptn 10. April 1917, Orlogskaptajn 1922. Han var Næstkommanderende i Krydseren „Hejmdal“ som Kazdetskib 1916, var under Verdenskrigen Chef for en Del Baade, der skulde patrouillere i Store Bælt, Stationschef i Lille Bælt 1919, Chef for Fiskeriinspektionen i danske Farvande med Inspektionsskibet „Dana“ Maj 1922—Oktober 1923, Chef for Fiskeriinspektionen under Island med „Fylla“ 12. Februar—Oktober 1924, ligelcdes 31. Januar—Oktober 1925. Han blev 6. Juni 1909 Ridder af Stanislausordenen, fik 29. August 1912 Kong Frederik VIII's Mindemedaille, blev 31. Januar 1919 Ridder af d. kgl. svenske Sværorden, 29. Januar 1922 R. af Dbg. og 24. September 1924 Ridder af den islandske Falkorden. Han blev gift i Esbjerg Kirke 25. April 1912 med Helga Pagh, f. i Esbjerg 5. September 1889, Datter af Konsul og Grosserer Henrik Pagh og Hustru Sofie Mikkelsen. De har 3 Sønner og 2 Døtre:

XIV Ø 1. EGIL PAGH BARFOD, f. paa Østerbro 23. Januar 1913.

XIV Ø 2. ASGER PAGH BARFOD, f. i Nyboder 7. September 1914.

XIV Ø 3. JØRGEN HENRIK PAGH BARFOD, f. ss. 2. Marts 1918.

XIV Ø 4. GYTHA PAGH BARFOD, f. ss. 26. Juli 1920, d. 29. Maj 1923.

XIV Ø 5. VIBEKE PAGH BARFOD, f. ss. 25. Maj 1922.

XIII X 5. GERDA BARFRED BARFOD, f. i Flade 15. Maj 1882, d. i Kjøbenhavn 30. Juli 1900.

XIII X 6. HELGA BARFRED BARFOD, f. i Flade 10. Januar 1884, tog Præliminæreksamen i Aarup paa Fyen 1904, var Lærerinde ved Skjenkelsø Skole paa Sjælland 1. November 1899—1. Maj 1901, ved Privatskolen i Damsholte paa Møen 1905—07, ved Anna Barfods private Pigeskole paa Frederiksberg 1907—08, ved Aandssvageanstalten paa Gl. Bakkehus siden 1908. Ugift.

XIII X 7. ELI BARFRED BARFOD, f. i Hjørlunde 31. Januar 1887, tog Præliminæreksamen i Aarup 1904, blev Student i Odense 1907, tog 1. Del af juridisk Embedseksamen 1909, var oppe til 2. Del Jul 1912, men blev syg under den skriftlige Del og maatte forlade Eksamens. Hun blev gift i Gjelsted Kirke 7. Juli 1912 med Flemming Algreen-Ussing, f. 23. April 1885, men blev skilt fra ham 2. Maj 1923, Forfatter, Søn af Kammerjunker, Kontorchef i Justitsministeriet Otto Algreen-Ussing og Hustru Vilhelmine Cecilie Marie Iversen. I Følge Resolution af 1. Oktober 1925 antog hun og Børnene, som ved Skilsmissen tilfaldt hende, Navnet Barfod. Hun blev 1. Januar 1920 ansat i Justitsministeriet som Kontorist, hvorfra hun 1. Juni 1924 flyttedes til Indenrigsministeriet. Desuden har hun Maskinskrivningsbureau (i Adolph Steens Allé 7 St.). Der er 1 Søn og 1 Datter:

XIV a 1. TAGE BARFOD, f. i Kjøbenhavn 3. Marts 1916.

XIV a 2. ANNEMARIE BARFOD, f. ss. 23. Juli 1917.

XIII X 8. THORKIL BARFRED BARFOD, f. i Hjørlunde 24. Juli 1889, tog Præliminæreksamen i Aarup 1904, blev Student i Odense 1907, var $\frac{1}{2}$ Aar i Spanien 1910, er Forfatter og Journalist, har i flere Aar været ansat ved „Kjøbenhavn“, men arbejder nu ved „De Ferslevske Blade“, har udgivet flere Digsamlinger og Fortællinger og har skrevet Digte i flere Blade; han har bl. a. udg. „Andalusiske Digte“ 1911, „Lille Frøken Ilse“ 1916, 2. Oplag 1920, „Ediths Forvandler“ 1921 og „Ediths Lyksaligheder“ 1923, disse to under Pseudonymet Edith Egedal, Romanerne „Jul i Præstegaarden“ 1920, „Snefnug“ 1921, „Drøm-

men om den blaa Sommerfugl“ 1923. Han er udpræget lyrisk Digter. Han blev gift i Frederikskirken i Kjøbenhavn 12. Maj 1914 med sin Kusine EDITH BARFOD (se XIII Y 3), f. i Svendborg 4. Juli 1886, Datter af Organist Ludvig Harbo Gote Birkedal Barfod og Hustru Beate Ferdinandine Winther (se XII M 4). De har 1 Søn og 2 Døtre:

XIV b 1. ILSE BARFOD, f. i Kjøbenhavn 18. Oktober 1914.

XIV b 2. BJØRN ERLING BARFOD, f. ss. 19. April 1919.

XIV b 3. NYNNE BARFOD, f. ss. 6. Februar 1923.

XIII X 9. RUTH FREDBORG BARFRED BARFOD, f. i Hjør-lunde 6. April 1891, tog Præliminæreksamen i Aarup 1907, var Lærerinde paa Søndergaard i Rørup Sogn paa Fyen 1909—10, blev gift i Gjelsted Kirke 23. April 1912 med Godsejer Niels Anton Høgdall, f. i Stenderup ved Horsens 16. Oktober 1866, tog Landbrugsekssamen i Odense 1884, Søn af Gaardejer Christen Rasmussen og Hustru Frederikke Nielsen, hvis Fader hed Høgdall. Han var Avlsforvalter og Inspektør paa Stamhuset Erholm-Søndergaard 1892—1910, ejede Lyngbygaard ved Aarhus 1911—18, desuden Borum Østergaard 1914—18, samtidig Julianelyst 1916—22 og Urup fra 1919, begge ved Horsens, og købte 1924 Engelsholm ved Vejle. Urup mageskiftede han 1925 med Petersholm ved Vejle, men bor fremdeles paa Engelholm. De har 3 Døtre:

XIV—1. Judith Dagmar Barfod Høgdall, f. paa Lyngbygaard 28. Marts 1913.

XIV — 2. Vibcke Barfod Høgdall, f. ss. 11. Februar og d. 3. Marts 1917.

XIV — 3. Gerda Barfod Høgdall, f. paa Julianelyst 3. August 1920.

XII M 4. LUDVIG HARBO GOTE BIRKEDAL BARFOD, f. i Kjøbenhavn 27. Maj 1850, tog 1. Del af Studentereksamen 1867, men kom saa paa Musikkonservatoriet December 1868 og fik Afgangsbevis derfra December 1871, var Organist ved Methodistkirken i Kjøbenhavn 1873—77, ved Frue Kirke i Svendborg 1877—94 og ved Frederikskirken i Kjøbenhavn 1894—31. December 1925. Han har komponeret en Del og har i Foraaret 1905 købt den Orgelskole i Kjøbenhavn, som Organist Nebelong havde oprettet i 1890-erne, og har ledet den siden. Han fik i 1912 Opfordring af Biskopperne til at samle og udgive *alt*, hvad der blev benyttet af Melodier i danske Kirker og ved kirkelige Møder; det var baade mere og mindre lødig Musik, hvorfor han kaldte dem „Me-

nighedens Melodier", og den udkom i 2 Bind med over 1300 Melodier i Aaret 1914. R. af Dbg. 3. Juni 1914. Han blev gift i Frederiksberg Kirke 10. November 1877 med Beate Ferdinandine Winther, f. i Kjøbenhavn 16. September 1854, Datter af Overtoldinspektør i Kjøbenhavn Justitsraad Johan Vilhelm Echternack Winther og Hustru Christiane Ferdinandine Klagenberg. De har 1 Søn og 2 Døtre:

XIII Y 1. ERIK EGTERNAK BARFOD, f. i Svendborg 20. Januar 1880, er Elektriker. Han har været gift 2 Gange: 1) i Sions Kirke 17. Juni 1906 med Asta Elisabeth Hansen, skilt fra hende 1907; de havde 3 Sønner, af hvilke 2 er døde; 2) i Aarhus Domkirke 14. Januar 1918 med Hertha Kjær, f. 3. April 1885 i Hadsten, Datter af fhv. Købmand, nu Vejerassistent Kjær og Hustru Maren Sørensen; med hende har han 1 Datter:

XIV c 1. ERIK BØRGE HANSEN BARFOD, f. i Kjøbenhavn 14. April 1904, d. 12. September 1916.

XIV c 2. AXEL HANSEN BARFOD, f. ss. 29. August 1906, d. 19. Maj 1909.

XIV c 3. KNUD HANSEN BARFOD, f. ss. 29. August 1907.

XIV c 4. LISE BARFOD, f. paa Rigshospitalet 31. December 1916.

XIII Y 2. RIGMOR EGTERNAK BARFOD, f. i Svendborg 21. Januar 1882, har gennemgaaet Musikkonservatoriet 1903 til December 1906, da hun fik Afgangsbevis, og hun tog Organisteksamen i sin Faders Organistskole i Kjøbenhavn 1917, er nu Musiklærerinde og bor ugift hos sine Forældre.

XIII Y 3. EDITH BARFOD, f. i Svendborg 4. Juli 1886, uddannet som Violinistinde og er optraadt ved forskellige private Koncerter, blev gift i Frederikskirken 12. Maj 1914 med sin Fætter Thorkil Barfod Barfod (se XIII X 8), f. 24. Juli 1889, Søn af Pastor N. Fr. S. G. G. Birkedal Barfod og Hustru Anna Marie Barfred (se XII M 3). De har 1 Søn og 2 Døtre (se XIV b 1—3).

XII M 5. HULDA KRISTINE NIELSEN BIRKEDAL BARFOD, f. paa Nørrebro 28. Juni 1850, adopteret 22. Juli 1851, kgl. Bevilling 25. August 1851, d. i Askov i Jylland 5. December 1878. Hun blev gift i Vartov Kirke 4. April 1873 med Poulla Cour, f. paa Skjærsø ved Ebeltoft 13. April 1846, Søn af Proprietær Laurits Ulrik la Cour og Hustru Ellen Kirstine Poulsen. Han blev Student fra Randers Skole 1864, cand.

mag. med Meteorologi som Hovedfag April 1869, var Soldat 1869—70, Lærer paa Landbrugsskolen ved Lyngby 1868—69 og 1870—71. Han gjorde 1870 en Rejse til Holland, Skotland og Norge for at studere Meteorologi og opfandt, hvorledes man kan maale Skyernes Højde, hvorför han 1872 fik Videnskabernes Selskabs Sølvmedaille; blev 1. April 1872 Underbestyrer ved Meteorologisk Institut i Kjøbenhavn. 1874 opfandt han det fonotelegrafiske System, hvorför han i 1875 fik Videnskabernes Selskabs Guldmedaille; samme Aar opfandt han Tonehjulet. I Oktober 1875 tog han for sit Helbreds Skyld sammen med sin Hustru og Søster Jenny til Italien, hvor han opholdt sig $\frac{1}{2}$ Aar hos en katholsk Præst i Cava dei Terreni ved Napoli. 1. April 1877 tog han sin Afsked fra Meteorologisk Institut med den Tanke helt at leve for sin Videnskab, men overtog fra November 1878 Stillingen som Lærer i Mathematik og Fysik ved Askov Folkehøjskole, og der blev han til sin Død; han afslog 1884 Tilbuddet om at blive Direktør for Meteor. Institut. Hans Undervisning paa Højskolen var inderlig og hjertevarm, og han vandt Elevernes fulde Kærlighed. Desuden holdt han mange Foredrag omkring i Landet, ikke alene videnskabelige, men alvorligt kristelige. Thi han var en udpræget Kristen, hjulpen til at blive det ved sin Hustrus faste Tro. 1881 gjorde han en Rejse til Amerika og solgte det amerikanske Patent paa Tonehjulet. 1883 opfandt han Spektrotelegrafien og 1891 Kratostaten. Han blev 1899 Formand for den nystiftede „Nordisk Forening“ i Danmark, var Medlem af „Det kjøbenhavnske Kirkefond“ og af „Menighedskonventet“ fra dets Oprettelse, i Bestyrelsen for „Kirkeligt Samfund af 1898“. Han blev titulær Professor 1894 og R. af Dbg. 1902; tidligere var han blevet Ridder af Æreslegionen. Han har udgivet en Mængde videnskabelige Værker. Han døde i Askovhus ved Askov 24. April 1908. Hans Hustru var ham en udmærket Støtte i alt, og hun gav ham hans Valgsprog: „Prøv — med Kærlighedens stærke Arm.“ Efter Hulda Barfods Død giftede han sig igen 2. Juni 1882 med Christine Marie Marstrand, som overlever ham. Han og hans første Hustru havde 2 Sønner og 1 Datter:

XIII — 1. Dan Barfod la Cour, f. i Kjøbenhavn 12. September 1876, Student priv. 1895, var privat Assistent hos Prof. Christiansen 1895—96, Soldat 1896, Sekondløjtnant 1897, Assistent hos Prof. Bohr 1897—99, deltog 1899—1900 i en Nordlysekspedition til Island, blev 1900 Assistent ved Meteor. Institut, var

1900—01 Chef for en Nordlysekspedition til Lapmarken og Finland, blev mag. scient. (Magisterkonferents i Fysik) 1902, Afdelingschef ved Meteor. Institut 1903, Docent i Meteorologi ved polyteknisk, Læreanstalt 1908, Direktør for Meteor. Institut 1. Juli 1923. Han har foretaget talrige Rejser i videnskabeligt Øjemed og har udgivet adskillige videnskabelige Afhandlinger. Han blev gift 13. Februar 1903 med Maren Anna Sophie Momsen, f. paa Skovlyst i Folding Sogn 6. Juni 1876, Datter af Proprietær Momsen og Hustru Marie Vilhelmine Aarestrup. De har 2 Sønner og 2 Døtre:

XIV — 1. Karen Hulda Christine la Cour, f. 2. Oktober 1907.

XIV — 2. Poul Fritz la Cour, f. 3. Juni 1909.

XIV — 3. Erik la Cour, f. 2. April 1911, d. 10. Marts 1917.

XIV — 4. Else Annelise la Cour, f. 9. Juli 1915.

XIII — 2. Christine Charlotte Barfod la Cour, f. i København 4. November 1877, var 1898—99 Husholdningselev i Prins Christians (Chr. X) Køkken, Husholdningslærerinde i N. Zahles Skole 1900—01, uddannede sig da fra 1901 som Sygeplejerske og blev i Juni 1902 fast Sygeplejerske ved Københavns Amts Sygehus, var derpaa 8 Aar Sygeplejerske ved et Hospital i London og andre Steder i England, men gjorde 1905—06 med sin Broder og Svigerinde en Rejse til Tyskland, Østerrig, Italien, Malta, Tunis, Algier til Sahara, hvor de boede i Oasen Biskra i 3 Uger og drog over Marokko, Gibraltar, Spanien og Frankrig tilbage til London. Hun blev Plejemonter ved Rigshospitalets Afdeling for Børnesygdomme 1. Maj 1911, og hun arbejdede 1915 og 1916 ved amerikansk og engelsk Ambulance i Frankrig under Verdenskrigen; studerede 1917 Sygepleje i Nordamerika. Hun blev gift i Randers Foraaret 1921 med Povl Fog-Petersen, f. i Alslev Præstegaard i Ribe Stift 6. Oktober 1881, Tømmerhandler i Aalborg, Søn af Præst ved Trinitatis Kirke i København Peter Nielsen Petersen og Hustru Anna Susanna Cathrine Fog. Ingen Børn.

XIII — 3. Poul Frederik Barfod la Cour, f. og d. paa Askov 3. December 1878.

XII M 6. KRISTINE CHARLOTTE GOTE BIRKEDAL BARFOD, f. paa Mosedal ved København 24. April 1852, var Klasselærerinde i N. Zahles Skole 1871—73, Lærerinde i sin Broder Frederiks Pigeskole 1873—75, var en dyb kristelig Natur; hun døde paa Havmøllen ved Ebeltoft 16. Marts 1877. Hun blev gift i Vartov Kirke 17. September 1875 med sin Fætter Peter Holger Magarus Christian Dornonville de la Cour, Broder til sine ældre Søstres Mænd, f. paa Jægergaarden ved Aarhus 21. April 1852, Søn af Proprietær Laurits Ulrik la Cour og Hustru Ellen Kirstine Poulsen paa Skærø, tog Præliminæreksamen i Aarhus 1869, lærte Landvæsen de følgende Aar og var 1870—71 paa Landbrugsskolen ved Lyngby, var Soldat 1873, blev Un-

derkorporal 1874, forpagtede Havmøllen 1. Maj 1875, købte den 1880, men bortbyttede den i 1891 med Holmegaard ved Nakskov, var Formand for Vestlollands Landboforening 1899—1912, har deltaget i det kommunale Liv som Sogneraadsformand og har været i Bestyrelsen for mange landøkonomiske Foreninger, ligesom han tog Del i det kirkelige Arbejde som Medlem af „Kirkeligt Landsforbund af 1911“, i hvis Overbestyrelse han sad nogle Aar fra 1913. Efter Charlotte Barfods Død giftede han sig i Herredskirke ved Nakskov 3. Juli 1879 med Henrigine Skafte, f. paa Trollelundsgaarden ved Nakskov 10. December 1854, Datter af Propriætr Jens Peter Jensen Skafte og Hustru Bolette Birgitte Buch. Han og Charlotte Barfod havde 1 Søn:

XIII — 1. Aage Birkedal Barfod Dornonville de la Cour, f. paa Havmøllen 23. August 1876, gik i Lyngby Realskole 1889—90, i Askov 1890—92, men tog ingen Eksamens, lærte Landvæsen 1892—95, var paa Landbrugsskolen ved Lyngby 1895—96, Forvalter paa Brede Ladegaard 1896—97, Soldat 1897—98, Underkorporal 1898, bestyrede Kannikegaard ved Aakirkeby 1898—1900, forpagtede Lille Grammegård paa Bornholm 1900—05, købte 1905 Sandbygaard og 1909 Frihavegaard, begge ved Nakskov, solgte en Del af Sandbygaard 1910 og lagde Resten ind under Frihavegaard, som han har ombygget. Han blev gift i Aakirkeby 28. September 1900 med Thora Marie Jensen, f. 4. September 1875 paa Lille Grammegård, Datter af Gaardejer Ole Antoni Jensen og Hustru Ellen Margrete Kofod. De har 1 Søn og 2 Døtre:

XIV — 1. Esther Charlotte Dornonville de la Cour, f. paa Lille Grammegård 8. Juni 1902.

XIV — 2. Inger Margrete Dornonville de la Cour, f. ss. 25. Maj 1904.

XIV — 3. Poul Frederik Barfod Dornonville de la Cour, f. paa Sandbygaard 20. Maj 1910.

XI G 8. PETER MARIUS BARFOD, f. i Lyngby ved Grenaa 1. Maj 1813, Student priv. 1830, cand. .theol. med Laud 30. November 1836, blev person. Kapellan hos sin Fader i Fakse 12. Maj 1838, ordin. 27. Juni, blev Kateket i Næstved 31. Maj 1843, Sognepræst til Førsløv 21. Marts 1850, til Lille Lyngby og Ølsted 14. Juli 1863, blev R. af Dbg. 3. Maj 1888, d. i Lille Lyngby 2. September 1889. Han var en nidkær og dygtig Præst, der vandt sine Menigheders Tillid og Kærlighed, og han levede helt for sin Præstegerning. Han blev gift i Helligejstes Kirke i Kjø-

benhavn 11. Juli 1840 med sit Næstsøskendebarn Elisa Katinka Petrea Ringsted, f. i Kjøbenhavn 1. Oktober 1812, d. i Lille Lyngby 2. Februar 1889, Datter af Forvalter ved Charlottenborg Slot Jens Peter Ringsted og Hustru Inger Tofte Fischer. De havde 3 Sønner og 5 Døtre:

XII N 1. INGER MARIE BARFOD, f. i Faxe 13. Maj 1841, d. paa Frederiksberg 13. Juni 1918. Hun blev gift i Førslev 1. August 1862 med Christian Frants Henrik Sodemann, f. i Rostock 12. September 1832, Søn af Købmand Hans Jacob Christopher Sodemann i Rostock, senere Ejer af Skovgaard ved Hals, og Hustru Dorthea Catharina Marie Lietze; han blev Student fra Nykøbing 1851, fik dansk Indfødsret 27. April 1856, cand. theol. med Laud 20. Januar 1859, blev Huslærer i Førslev Præstegaard for sin senere Hustru og hendes Søskende, blev Kapellan i Lille Solt i Sønderjylland 7. Oktober 1859, ordin. 12. Oktober, Sognepræst til Nykirke ved Tønder 8. Oktober 1861, for dreven derfra Februar 1864, Sognepræst til Emmerlev 5. Marts 1864, afsat af den preussiske Regering 20. Maj 1867, Sognepræst til Hjortlund og Kalvslund 22. Januar 1870, til Klemensker 2. December 1875, Provst for Bornholm 28. Februar 1882, R. af Dbg. 19. Maj 1890, Dbmd. 21. December 1900, tog sin Afsked 12. Februar 1904 og døde i Klemensker 17. Maj 1911. De havde ingen Børn, men en Adoptivdatter, nemlig Laurie Barfods og Laurentius Pedersens (se XII N 4) Datter: Anna Katinka Barfod Pedersen Sodemann (se XIII — 2. Side 115), f. 3. Oktober 1880, adopteret 14. December 1908. Hun har nu Pensionat paa Frederiksberg.

XII N 2. HANS PETER FAKSE BARFOD, f. i Fakse 3. November 1842, Student priv. 1866, cand. polit. 1870, Assistent ved jydsk-fyenske Jernbaner 1871, ved lolland-falsterske Jernbaners Hovedkontor i Maribo 1876, Fuldmægtig samme Sted 1877, Godsforvalter paa Baroniet Juellinge 1892, blev senere Registrator i Rigsarkivet i Kjøbenhavn, d. paa Frederiksberg 14. Marts 1923. Han blev gift i Lille Lyngby 1. Oktober 1875 med Catrine Kirstine Johanne Andersen, f. i Stubbekøbing 27. Februar 1849, var Lærerinde paa Juellinge, medens de boede der, d. i Kjøbenhavn 10. December 1910, Datter af fhv. Godsforvalter paa Fuglsang Peter Andreas Andersen og Hustru Petra Marie Rostrup. De havde 1 Datter:

XIII Z 1. ELLEN BARFOD, f. i Aarhus 5. September og d. 2. Oktober 1876.

XII N 3. KARL VILHELM LAURITS BARFOD, f. i Næstved 25. December 1844, d. 21. Februar 1850.

XII N 4. PETRA LAURIE KATINKA BARFOD, f. i Næstved 30. November 1846, d. i København 7. April 1885. Hun blev gift i Lille Lyngby 26. November 1877 med Peter Mikael Laurentius Pedersen, f. i København 1. Januar 1846, Overretssagfører i København 1874, rejste til Australien 1891, hvor han senere er død, Søn af Gærhandler Gregers Pedersen og Hustru Ane Nielsine Eriksen. Efter Laurie Barfods Død giftede han sig igen. De havde 3 Døtre:

XIII — 1. Inger Barfod Pedersen, f. i København 25. November 1878, ugift.

XIII — 2. Anna Katinka Barfod Pedersen, f. ss. 3. Oktober 1880, ugift, adopteret af Provst Sodemann og Hustru (se XII N 1) 14. December 1908. Hun har nu Pensionat paa Frederiksberg.

XIII — 3. Laurie Barfod Pedersen, f. ss. 1. April 1885, gift 29. Oktober 1917 i Diakonissestiftelsens Kirke med Blomsterhandler Sophus Peter Beckman paa Frederiksberg (Gl. Kongevej), f. paa Frederiksberg 21. November 1889, Søn af Murermester Carl Theodor Beckman og Hustru Theodora Georgine Rasmussen i København. De har 3 Sønner:

XIV — 1. Egil Beckman, f. 16. April 1919.

XIV — 2. Magnus Frederik Beckman, f. 6. August 1920.

XIV — 3. Jørgen Beckman, f. 20. Maj 1923.

XII N 5. GUSTAV OLUF VALDEMAR BARFOD, f. i Næstved 16. April 1848, Student fra Borgerdydsskolen i København 1868, cand. theol. med Haud I 26. Juni 1875, blev person. Kapellan i Karlebo 15. Februar 1876, ordin. 29. Marts, Sognepræst til Nørre Snede og Ejstrup 10. September 1879, til Skævinge og Gjørløse 10. Maj 1884, Provst for Strø og Holbo Herreder 15. April 1902, R. af Dbg. 7. Juli 1909, d. i Skævinge 12. Marts 1919. Han var som sin Fader og Bedstefader en dygtig og nidkær Præst, som gik helt op i sin Præstegerning. Han blev gift i Lille Lyngby 12. Juni 1877 med Gertrud Petronelle Edle Tagea Schack, f. i Ring 21. Juli 1850, d. i Skævinge 11. Marts 1906, Datter af Præsten Dr. phil. Marcus Andreas Tage Schack og Hustru

Hilleborg Marie Bruun af Hersted-Øster og -Vester. De havde 6 Sønner og 3 Døtre:

XIII Æ 1. RUD SKAK BARFOD, f. i Karlebo 29. Maj 1878, tog Præliminæreksamen i Frederiksborg 1894, lærte Landvæsen 1894—97, blev Forvalter paa Kristianslund ved Bogense 1897—98, Fodermester paa Lundegaard ved Brobyværk 1898—99, var Soldat 1899—1900, Bestyrer af Lundegaard 1900—02, Forvalter paa Viborggaard ved Herlufmagle 1902—03, paa Thomasminde ved Hinnerup 1903—05, Bestyrer af Lausgaard ved Harløse 1905—15, Inspektør paa Kjærup ved Ringsted 1915—16, ejede Harløsegaard 1916—17, derefter Hvidesten og Toftehavegaard i Lillerød og Engesyn i Grimstrup til 1918, blev saa Forpagter paa Hellebækgaard 1. April 1918, hvor han er endnu. Han blev gift i Frederikskirken i København 16. November 1915 med Cas thinka Mathilde Margrethe Traugott Schwensen, f. paa Skovbøllegaard ved Nakskov 9. November 1895, Datter af Proprietær Holger Fangel Schwensen, Ejer af Skovbøllegaard og senere af Lønsgaard ved Harløse, og Hustru Anna Hilda Hilligsøe. De har 2 Sønner og 1 Datter:

XIV d 1. INGE BARFOD, f. i Lillerød 26. April 1917.

XIV d 2. GUSTAV BARFOD, f. i Hellebæk 2. Februar 1919.

XIV d 3. BENT HOLGER BARFOD, f. ss. 30. Maj 1920.

XIII Æ 2. EDLE KATRINE SKAK BARFOD, f. i Karlebo 27. Februar 1880, ugift, har gjort huslig Gerning hjemme og har efter sin Moders Død styret Huset for sin Fader til hans Død, havde derpaa Pensionat i Hellebæk, men har nu Pensionatet og Rekreationshjemmet Strandhøj, Sletten pr. Humlebæk, sammen med sin Søster Katinka.

XIII Æ 3. HILLEBORG KATINKA SKAK BARFOD, f. i Karlebo 3. Oktober 1881, ugift, har haft en lille Skole hjemme i Skjævinge, men har efter Faderens Død haft Pensionat i Hellebæk og har nu Pensionatet og Rekreationshjemmet Strandhøj, Sletten pr. Humlebæk, sammen med sin Søster Edle.

XIII Æ 4. PETER MARIUS SKAK BARFOD, f. i Nørre Snede 13. Oktober 1883, Student fra Frederiksborg Skole 1903, cand. theol. med Laud Januar 1909, var Rejsesekretær for den vestindiske Kirkesag 1909, præsteviet Medhjælper ved Kapernaumskirken i København

5. Januar 1910, 2. Præst ved Diakonisestiftelsen 21. Juli 1913, Sognearést til Moltrup og Bjerning i Sønderjylland 20. August 1921. Han blev ift i Jakobskirken i Kjøbenhavn 27. Oktober 1910 med Dagmar Vestergaard, f. i Frederikshavn 29. Marts 1885, Datter af Søkaptein Christian Carl Thomsen Westergaard og Hustru Anna Marie Jensen Østergaard. De har 2 Sønner og 1 Datter:

XIV e 1. MOGENS SCHACK BARFOD, f. i Kjøbenhavn 24. Oktober 1911.

XIV e 2. EDLE MARIE SCHACK BARFOD, f. i Kjøbenhavn 8. uni 1913.

XIV e 3. HANS EGEDE SCHACK BARFOD, f. paa Diakonisestiftelsen 27. Oktober 1917.

XIII Æ 5. TAGE SKAK BARFOD, f. i Skjævinge 23. Oktober 1885, lev Jernbaneassistent ved Kolding Sydbaner 1911, blev Forstander for Kjærshovedgaard, „Blaa Kors“s Redningshjem, i Bording 1917—22, Forpagter af Teglgaarden i Aalsgaarde paa Sjælland 1. April 1923. Han blev gift i Skjævinge 26. Juni 1918 med Anna Hunsballe Jensen, i Hvam 18. August 1895, Datter af Baneformand i Struer Knud Hunsballe Jensen og Hustru Gundarine Daa Jensen. De har 2 Døtre:

XIV f 1. AASE AUGUSTA BARFOD, f. paa Kjærshovedgaard 0. April 1919.

XIV f 2. HILLEBORG BARFOD, f. ss. 26. November 1920.

XIII Æ 6. POUL EGEDE SKAK BARFOD, f. i Skjævinge 29. Maj 1887, lærte Landvæsen forskellige Steder, nu sammen med Broderen Tage Forpagter af Aalsgaarde Teglværksgaard siden 1. April 1923. Igift.

XIII Æ 7. GUSTAV SKAK BARFOD, f. i Skjævinge 25. April 1889, Maskinkonstruktør, Ingeniør, arbejdede som saadan i Kjøge, men er fra januar 1924 Smedemester i Fjællebro ved Kværkeby. Han blev gift i Fakse 7. Maj 1918 med Margrethe Petersen, f. i Fakse 12. November 1894, Datter af Tømmermester Kristen Petersen og Hustru Inger Marie Jensen. De har 2 Sønner:

XIV g 1. HANS PETER GUSTAV BARFOD, f. i Kalundborg 5. Januar 1919.

XIV g 2. BIRGER TORBEN BARFOD, f. i Kjøge 25. Juli 1923.

XIII Æ 8. ANDREAS BENEDIKT SKAK BARFOD(f. i Skjævinge 28. August 1890, Student fra Frederiksborg Skole 1908, cand. jur. 1914, Soldat 1915—16, Sagførerfuldmægtig, Assistent i Kjøbenhavns Magistrats 1. Afdeling 1. November 1916, Fuldmægtig sammesteds 1. April 1918, Politifuldmægtig i Hjørring 1. November 1920. Han blev gift i Frederiksberg Kirke 25. April 1919 med Margrethe Pouline Græbe, f. i Kjøbenhavn 28. Marts 1891, Datter af Bogtrykker Jakob Peter Græbe og Hustru Anne Emilie Petersen. De har ingen Børn.

XIII Æ 9. HILLEGORG MARIE SKAK BARFOD, f. i Skjævinge 8. Juni 1892, Student fra Frederiksborg Skole 1910, Kommunelærerinde-examen 1915. Hun blev gift i Skjævinge 4. Juni 1919 med Løjtnant, Proprietær Niels Jørgen Bech af Røddingeberg i Skaane, f. paa Holdstkjærgaard ved Aarhus 23. Maj 1893, Søn af Godsejer Axel Bech og Hustru Ingeborg Brandt paa Holdstkjærgaard; han har svensk Indfødsret. De har 2 Sønner:

XIV — 1. Gustav Bech, f. 16. Marts 1920.

XIV — 2. Axel Jørgen Bech, f. 14. Maj 1923.

XII N 6. VITTA KRISTIANE BÅRFOD, f. i Næstved 4. Februar 1850, d. i Kjøbenhavn 15. Maj 1891, gift i Helligaands Kirke 4. April 1873 med Søren Caspar Villiam Rostrup, f. i Kjøbenhavn 2. August 1845, cand. jur. 1869, blev Overretssagfører, men overtog efter Faderens Død Snedkerforretningen i Walkendorffsgade og blev Snedkermester; han var Formand for Haandværkerforeningen 1896—1910. Olderman for Snedkerlauget 1898—1910, Formand for Arbejdsgiverforeningen 1906—1910 og Borgerrepræsentant, R. af Dbg., d. 7. November 1911; han var Søn af Snedkermester Nicolai Peter Rostrup og Hustru Bodil Hansdatter. De havde 4 Sønner og 4 Døtre:

XIII — 1. Svend Barfod Rostrup, f. i Kjøbenhavn 23. Februar 1874 d. 13. Februar 1875.

XIII — 2. Bodil Barfod Rostrup, f. ss. 11. Marts 1875, ugift.

XIII — 3. Egil Barfod Rostrup, f. ss. 16. Marts 1876, Student 1894 blev Skuespiller og har virket ved Det kgl. Theater, Folketheatret, Casino og Dagmartheatret og har skrevet forskellige Skuespil og videnskabelige Arbejder blev Dr. phil. 19. Marts 1921. Han blev 2 Gange gift: 1) 3. Juni 1903 med Odile

Ingeborg Alexandra Clausen, f. 14. Maj 1879, Skuespillerinde, Datter af Belysningsmester ved Casino Emil Thorvald Clausen og Hustru Pouline Magdalene Lydia Werner; de blev skilt 1913; derpaa blev han 2) 12. December 1913 gift med Skuespillerinden Ellen Henriette Marie Rovsing, f. 9. Juni 1889, Datter af Professor Læge Niels Iver Asmund Rovsing og Hustru Henriette Dithmer. Han har 1 Søn med den første Kone og 1 Søn med den anden:

XIV — 1. Haavard Rostrup, f. 29. Oktober 1907, Student 1925.

XIV — 2. Asmund Rostrup, f. 10. December 1915.

XIII — 4. Aage Barfod Rostrup, f. ss. 5. September 1877, Student 1896, cand. theol. med Laud 1903, Huslærer i Berlin 1903—06, Sekretær for K. F. U. M. i Aarhus 1906—10, men overtog efter sin Faders Død Snedkerforretningen og er nu fra 1911 Snedkermester i Kjøbenhavn. Han blev gift i Aarhus 7. Maj 1912 med Anna Catherine Jensen, f. 7. November 1888, Datter af Strikkemester Jens Peter Jensen og Hustru Christiane Christensen. Ingen Børn.

XIII — 5. Inga Barfod Rostrup, f. ss. 8. Maj 1879, d. 31. December 1896.

XIII — 6. Aase Barfod Rostrup, f. ss. 25. Maj 1881, d. ss. 25. April 1921, gift i Kjøbenhavn 4. Maj 1911 med Erik Christian Peter Christiansen, f. i Kjøbenhavn 1. Maj 1882, Grosserer, Søn af Grosserer Hans Frederik Christiansen og Hustru Agnes Jacobe Margrethe Christiansen. De har 2 Døtre:

XIV — 1. Muriel Vitta Rostrup Christiansen, f. 4. Februar 1912.

XIV — 2. Vibekke Agnes Rostrup Christiansen, f. 18. September 1914.

XIII — 7. Randi Barfod Rostrup, f. ss. 12. Maj 1885, ugift.

XIII — 8. Ib Barfod Rostrup, f. ss. 1. August 1886, d. 23. April 1890.

XII N 7. KATINKA ELISE ANDREA BARFOD, f. i Næstved 30. Juni 1851, d. ugift paa Diakonissestiftelsen 5. Marts 1886.

XII N 8. NINA VILHELMINE BARFOD, f. i Førslev 9. August 1853, ugift, bor i Kjøbenhavn, hvor hun efter sin Søster Vittas Død styrede Huset for sin Svoger Rostrup.

XI G 9. Dødfødt Søn, Lyngby 11. Januar 1916.

XI G 10. IMMANUEL BARFOD, f. i Lyngby 16. Juli 1820, Student fra Vordingborg 1838, cand. theol. med vix Laud 26. Oktober 1843, blev 2. Lærer ved Borgerskolen i Nykøbing F. 1845, Sognepræst til Oversø i Angel 16. Juni 1851, ordin. 10. August, til Sørup 3. Marts 1854, afsat af Preusserne 15. Marts 1864, Sognepræst til Herredskirke og Lille Løjtofte paa Lolland 6. Maj 1864, til Vaabensted og Engestofte 3. August

1874, Provst for Musse Herred 31. Januar 1884—1. Maj 1894, R. af Dbg. 15. November 1888, d. i Vaabensted 15. Maj 1896. Han har udgivet forskellige personalhistoriske Arbejder. Han blev gift i Fuglebjerg 18. April 1846 med Johanne Kristiane Frederikke Thomsen, f. paa Sandrupgaard 9. Februar 1828, d. i Vaabensted 11. Januar 1892, Datter af Forpagter af Fuglebjerggaard Andreas Thomsen og Hustru Frederikke Anna Gertrud Birkedal. De havde 4 Sønner og 5 Døtre:

XII O 1. HANS PETER THOMSEN BARFOD, f. i Nykøbing F. 25. Februar 1848, Student priv. 1867, studerede Medicin, men døde i Karleby Præstegaard 2. Oktober 1867.

XII O 2. FREDERIKKE ANNA GERTRUD THOMSEN BARFOD, f. i Nykøbing F. 7. Marts 1850, d. i Oversø 13. August 1851.

XII O 3. FREDERIKKE ANNA GERTRUD THOMSEN BARFOD, f. i Oversø 8. Marts 1852, d. 23. November 1915. Hun blev gift i Vaabensted 11. November 1887 med Clemens Petersen, f. paa Lindholm i Gjevninge Sogn 18. Juli 1840, Stud. fra Roskilde Skole 1860, gik til Landvæsenet, deltog i Krigen 1864 og blev saaret ved Indtagelsen af Als 29. Juni, Løjtnant i Fodfolket 22. Juli 1867 med Anciennitet fra 25. Oktober 1864, blev saa Huslærer, cand. theol. med Haud I 23. Juni 1876, Lærer ved Hjørring Realskole, Kateket i Kjerteminde 13. Oktober 1879, ordin. 29. Oktober, Sognepræst til Søby paa Årø 8. Juni 1887, til Værum og Ørum 18. Oktober 1893, d. der 12. Januar 1899, Søn af Forpagter paa Lindholm Niels Petersen og Hustru Julie Kirstine Bentzen. De havde 2 Sønner og 2 Døtre:

XIII — 1. Niels Immanuel Barfod Petersen, Tvilling, f. i Søby paa Årø 16. Februar 1890, Kunstmaler i Kjøbenhavn, d. 25. Maj 1918; han blev gift i Mariendalskirken i Kjøbenhavn 13. Juli 1916 med sin Kusine Tove Fogh Barfod (se XIII b 5). De har 1 Søn og 1 Datter:

XIV — 1. Niels Barfod Petersen, f. i Kjøbenhavn 5. November 1916, d. 15. Juni 1917.

XIV — 2. Gertrud Barfod Petersen, f. i Kjøbenhavn 24. December 1917, kom, da Moderen rejste til Amerika, i Huset hos sin Moster Louise Johanne og dennes Mand Pastor Holmstrup i Hornstrup (se XIII b 4).

XIII — 2. Johanne Kirstine Barfod Petersen, Tvilling, f. i Søby 16. Februar 1890, er Musiklærerinde i Kjøbenhavn, ugift.

XIII — 3. Clemens Benjamin Barfod Petersen, Tvilling, f. i

Søby 13. December 1892, Student fra Randers 1911, cand. theol. med Haud II 24. Januar 1918, Soldat 1918—19, præsteviet Medhjælper i Kolding 1. Februar 1919, ordineret 9. Marts, Sognepræst til Lindknud ved Brørup 21. Maj 1919, gift i Sorø 5. August 1919 med A sta Dalsgaard, f. i Askov 8. August 1896, Datter af fhv. Højskoleforstander i Sorø, nu Sognepræst i Egense Anders Due Dalsgaard og Hustru Dorthea Margrete Jørgensen. De har 1 Søn og 1 Datter:
XIV — 1. Jørgen Barfod Petersen, f. i Lindknud 25. Maj 1920.
XIV — 2. Anna Margrethe Barfod Petersen, f. ss. 12. Maj 1922.
XIII — 4. Anna Gertrud Barfod Petersen, Twilling, f. i Søby 13. December 1892, Sygeplejerske i Kjøbenhavn, ugift.

XII Ø 4. ANDREAS THOMSEN BARFOD, f. i Sørup 25. Maj 1854, blev Student priv. 1874, gik da til Landvæsenet 1874—80, men gav sig til at studere, blev cand. theol. med Haud I 19. Juli 1885, person. Kapellan i Vaabensted 22. Oktober 1885, ordineret 2. December, blev Sognepræst paa Øland i Limfjorden 21. Juli 1888, til Hvilsager og Lime 23. Maj 1893, til Raarup 31. Oktober 1905, hvor han døde 7. Maj 1921. Han blev gift i Frue Kirke i Kjøbenhavn 24. Oktober 1888 med Ing e borg Prior, f. i Kjøbenhavn 5. Maj 1865, Datter af kgl. Hofboghandler Hans Vilhelm Eller Prior og Hustru Anna Marie Wørmer. Siden Mandens Død bor hun i Charlottenlund. De har 2 Sønner og 4 Døtre:

XIII Ø 1. ASTRID PRIOR BARFOD, f. paa Øland 28. Juni og d. 6. August 1890.

XIII Ø 2. ASTRID PRIOR BARFOD, f. paa Øland 24. Januar 1892, tog Præliminæreksamen ved N. Zahles Skole 1910, Lærerindeeksamen i Silkeborg 1914, blev gift 14. Maj 1919 med Bestyrer af Røde Mølle ved Daugaard Ewald Christensen, f. i Overby i As Sogn 4. Februar 1892, Søn af Møller Rasmus Christensen og Hustru Eline Hansen. De har boet siden November 1923 i Østergaards Mølle i Hoptrup ved Hadslev, hvor hun døde 19. Oktober 1925. De har 3 Sønner:

XIV — 1. Thorkild Barfod Christensen, f. i Røde Mølle 14. Marts 1920.

XIV — 2. Hans Ove Barfod Christensen, f. ss. 6. September 1922.

XIV — 3. Knud Barfod Christensen, f. i Østergaards Mølle 22. December 1923.

XIII Ø 3. BODIL PRIOR BARFOD, f. i Hvilsager 26. August 1894,

gift 8. Februar 1923 med Bog- og Papirhandler Oskar Loppnau Rasmussen, f. i Snøde paa Langeland 14. April 1894, har til Foraaret 1925 haft Forretning paa Østergade i Kjøbenhavn; han er Søn af Læge Michael Rasmussen og Hustru Olivia Camilla Loppnau. De har 1 Søn:

XIV — 1. Michael Andreas Loppnau Rasmussen, f. i Kjøbenhavn 5. December 1923.

XIII Ø 4. ELSE PRIOR BARFOD, f. i Hvilsager 25. September 1897, tog Pigeskoleeksamen i Fredericia Juli 1913, har siden 1. Juni 1917 været Assistent i Landmandsbanken; ugift.

XIII Ø 5. HOLGER PRIOR BARFOD, f. i Hvilsager 3. Maj 1902, tog Præliminæreksamen fra Stenhus ved Holbæk Juli 1918, er nu Landmand; ugift.

XIII Ø 6 KNUD PRIOR BARFOD, f. i Hvilsager 2. April 1905, blev Student fra Ordrup Gymnasium 1923, stud. mag.

XII O 5. Dødfødt Datter i Sørup 16. Juni 1856.

XII O 6. BENJAMIN IMMANUEL THOMSEN BARFOD, f. i Sørup 25. Januar 1858, Student fra Nykøbing F. 1876, cand. theol. med Haud I 22. Januar 1884, blev person. Kapellan i Vordingborg 22. Oktober 1885, ordineret 2. December, Kateket ved Vor Frelsers Kirke paa Christianshavn 5. Marts 1888, Sognepræst til Glenstrup 1. April 1891, til Alsted og Fjenneslev 6. Marts 1909, hvorfra han tog sin Afsked 10. Oktober 1824. Han var 2 Gange gift: 1) i Randers 5. Juni 1894 med Anna Dorthea Vilhelmine Hjort Østergaard, f. i Nykøbing F. 15. Juni 1870, d. i Glenstrup 24. Marts 1898, Datter af Købmand i Nykøbing F. Carl Christian Sophus Østergaard og Hustru Anna Dorthea Sofie Hjort, 2) i Frederikskirken i Kjøbenhavn 9. September 1908 med Else Spangenberg, f. i Kjøbenhavn 20. Februar 1888, Datter af Klokker Carl Frederik Spangenberg og Hustru Gudrun Marie Cathrine Madsen. Med sin første Hustru havde han en dødfødt Søn, med sin anden Hustru ingen Børn; men de har adopteret et Barn:

XIII a 1. Dødfødt Søn i Glenstrup 17. Marts 1898.

XIII a 2. GUDRUN JOHANNE BARFOD, f. i Kjøbenhavn 29. April 1910, adopteret 18. Juli 1911.

XII O 7. KRISTEN VØLDIKE THOMSEN BARFOD, f. i Sørup 25. Juli 1860, Student fra Borgerdydsskolen paa Christianshavn 1879, cand. theol. med Haud I 18. Juni 1884, Lærer ved Realskolen og Seminariet i Vordingborg 6. Januar 1885, Sognepræst til Sønderholm og Frejlev 20. Februar 1890, ordineret 14. Marts, til Hjørlunde 26. Februar 1901. Han blev gift i Sct. Jakobskirken i Kjøbenhavn 22. Maj 1885 med Emilie Marie Frederikke Fogh, f. i Kjøbenhavn 13. Februar 1860, d. 15. Juli 1913, Datter af Grosserer, Direktør for Kryolitselskabet Edvard Adolph Christian Fogh og Hustru Henriette Louise Winstrup. De har 3 Sønner og 2 Døtre:

XIII b 1. VOLMER FOGH BARFOD, f. i Vordingborg 21. September 1886, gik til Landvæsenet, er nu Villaejer og Gartner i Hareskov. Han blev gift i Hjørlunde 21. November 1909 med Elin Andersen, f. i Tranås i Malmøhus Län 24. Oktober 1877, Datter af Landbruger Anders Johansen og Hustru Agda Hansson; hun var Enke efter en Husmand Petersen i Hjørlunde Sogn. De har 1 Søn og 1 Datter:

XIV h 1. HARRY FOGH BARFOD, f. i Østrup 1. Januar 1910, er i Handelslære.

XIV h 2. EMILY JOHANNE FOGH BARFOD, f. ss. 5. Januar 1912.

XIII b 2. KAY EDVARD FOGH BARFOD, f. i Vordingborg 21. April 1889, tog Realeksamen 1906, har været Landmand, men er nu Lagerist i Kjøbenhavn. Han var 2 Gange gift: 1) i Lyngby Kirke 7. Oktober 1916 med Gerda Emilie Holmelin Pedersen, f. i Lyngby 12. Maj 1892, skilt fra hende 22. December 1921, Datter af fhv. Købmand Jens Pedersen og Hustru Caroline Holmelin i Lyngby, 2) i Sct. Mathæus Kirke 26. Oktober 1923 med Anna Elisabeth Rigmor Møller, f. i Kjøbenhavn 10. Januar 1901, Datter af Assistent Christen Christensen Møller og Hustru Marie Catrine Hansen. Med sin første Hustru har han 1 Søn og med sin anden Hustru 1 Datter:

XIV i 1. KRISTEN FOGH BARFOD, f. i Ganløse 1. Marts 1918, er hos Moderen, som atter er gift og bor i Sorø.

XIV i 2. HENNY FOGH BARFOD, f. i Kjøbenhavn 29. Marts 1924.

XIII b 3. VAGN FOGH BARFOD, f. i Vordingborg 22. April og d. 15. Juni 1890.

XIII b 4. LOUISE JOHANNE (LIB) FOGH BARFOD, f. i Sønderholm 12. April 1892, blev gift i Hjørlunde 24. Maj 1921 med Poul Holmstrup, f. i Nykøbing F. 28. Juli 1884, cand. theol. med Laud 1921, Sognepræst i Hornstrup og Bredballe, Søn af Købmand i Nykøbing F. Peter Kristian Holmstrup og Hustru Gyda Marie Caroline Leifer. De har ingen Børn.

XIII b 5. TOVE FOGH BARFOD, f. i Sønderholm 25. Juni 1896. Hun var 2 Gange gift: 1) i Mariendalskirken 13. Juli 1916 med sin Fætter Kunstmaler Niels Emmanuel Barfod Petersen, f. 16. Februar 1890, d. 25. Maj 1918 (se XIII — 1. Side 120). Efter sin første Mands Død boede hun et Par Aar her hjemme, men rejste saa til Amerika for der at skabe sig en Fremtid og blev Vice-Køkkenchef ved Military Academi, Palo Alto i California; her blev hun 2) i St. Francisco 25. Marts 1925 gift med Minat William Ott, boende i Clorlake i California, f. 16. December 1896, Søn af Landmand Adolph Ott og Hustru Elisabeth Walsch, Cosiadendl i Illinois, U. S. A. Med sin første Mand havde hun 1 Søn og 1 Datter (se XIV — 1—2. Side 120).

XII O 8. KRISTINE CHARLOTTE THOMSEN BARFOD, f. i Sørup 24. August 1862, d. i Nakskov 1. Marts 1865.

XII O 9. KRISTINE CHARLOTTE THOMSEN BARFOD, f. i Karleby 15. Oktober 1866, d. 8. Februar 1867.

XI J 11. CONRAD CARL HJORTH GULDBERG BARFOED, f. i Fakse 22. April 1829, d. 13. Maj 1830.

XI G 12. THEOFILUS ELIESAR TROLLE BARFOED, f. i Fakse 5. Marts 1831, Student fra Borgerdydsskolen paa Christianshavn 1851, cand. theol. med Haud II 1858, Lærer ved Borgerskolen i Nykøbing F. 22. Marts 1859, Sognepræst paa Anholt 2. Juli 1869, ordineret 11. August, til Nautrup, Sæby og Vile 25. August 1873, til Aars og Haubro 10. Oktober 1877, til Tommerup paa Fyen 11. August 1886, død i Aarhus under en Rejse 4. Marts 1896. Han blev gift i Thoreby 17. Maj 1861 med Nielsine Margrethe Møller, f. i Radsted 23. September 1835, Datter af Stiftsprovst for Lolland-Falster Dr. phil. Hans Ulrik Møller, Sognepræst til Thoreby paa Lolland, og Marie Louise Hulda Sidenius. Hun flyttede Januar 1901 til Nykøbing F. og derfra Oktober 1912 til Aalborg, hvor hun døde 6. Juni 1918. De havde 3 Sønner og 1 Datter:

XII P 1. HANS ULRIK MØLLER BARFOED, f. i Nykøbing F. 19. September 1862, Student fra Borgerdydsskolen i Kjøbenhavn 1880, cand. theol. med Laud 21. Januar 1887, resid. Kapellan i Sønder Omme og Houen (boende i Blaahøj Præstegaard) 4. Maj 1888, Sognepræst til Hyllested og Rosmus 7. Juni 1892, til Tanderup 8. Maj 1897, til Nørre Tranders 15. Februar 1904, d. der 6. Oktober 1922; de sidste Aar var han meget svag. Han blev gift i Middelfart 8. August 1888 med Thyra Daghmar Juliane Margrete Kristine Petersen, f. i Middelfart 4. Decmber 1864, Datter af Førstelærer Lars Peter Jeremias Petersen og Hustru Christiane Smith. Efter sin Mands Død flyttede hun til Middelfart; men tog derfra til Kjøbenhavn og bor der fremdeles sammen med sin Datter. De har 4 Sønner og 1 Datter:

XIII c 1. CHRISTIANE MARGRETHE BARFOED, f. i Blaahøj Præstegaard 12. Maj 1889, tog Handelseksamen April 1907, var 1907—14 dels paa Kontor, dels ved Husgerning, var 1914—24 i K. F. U. K.'s Arbejde, var saaledes Sekretær i K. F. U. K. i Silkeborg 1914—20 og i K. F. U. K.'s Missionskomite i Kjøbenhavn 1920—24, men traadte 1924 ud af dette Arbejde paa Grund af Sygdom, bor nu i Kjøbenhavn sammen med sin Moder; ugift.

XIII c 2. LARS PETER (PER) THEOFIL BARFOED, f. i Blaahøj Præstegaard 9. Juli 1890, tog Præliminæreksamen i Aalborg Juni 1905, Handelseksamen samme Sted April 1907, men blev saa Journalist, var 1907—08 ved „Nordjylland“ i Aalborg, 1908—11 ved „Horsens Avis“, 1911—13 ved „Berlingske Tidende“, 1913—15 Redaktionssekretær ved „Randers Amts Avis“, var 1915—16 Soldat, var 1916—19 Redaktionssekretær ved „Vort Land“, 1919—21 Redaktør af „Nordjylland“ og har siden 1921 igen Ansættelse ved „Berlingske Tidende“. Medarbejder ved „Blæksprutten“. Har udgivet „P. Sørensen Fugholms Digte“, flere Samlinger. Han blev gift i Randers 6. August 1915 med Anna Elisabeth Hansen Fusager, f. i Randers 24. Juni 1894, Datter af Stadsfæstemand i Randers Hans Peter Andreas Fusager og Hustru Adolina Kirstine Emilie Hansen. De har 1 Søn og 1 Datter:

XIV j 1. THYRA BARFOED, f. i Kjøbenhavn 18. December 1915.

XIV j 2. MOGENS BARFOED, f. i Aalborg 23. Februar 1921.

XIII c 3. SVEND AAGE BARFOED, f. i Hyllested 10. Juli 1893, d. 11. Januar 1894.

XIII c 4. VIGGO ANDREAS BARFOED, f. i Hyllested 31. December 1895, Student 1913, var 1913—17 Medarbejder ved „Horsens Avis“, 1917—18 ved „Aalborg Amtstidende“ og har siden 1918 været Medarbejder („Ærbødigst“) ved „B. T.“. Han blev gift 31. December 1920 med Rigmor Agneta Dina Nielsen, f. 30. Marts 1896, Datter af Formand Søren Rasmus Nielsen og Hustru Maren Kirstine Andersen af Kjøbenhavn. De har 1 Søn og 1 Datter:

XIV k 1. FLEMMING BARFOED, f. i Kjøbenhavn 26. November 1921.

XIV k 2. KIRSTEN BARFOED, f. ss. 18. Marts 1924.

XIII c 5. NIELS AAGE BARFOED, f. i Tanderup 27. Juni 1899, Student i Aalborg 1917, cand. theol. med Laud 10. Januar 1923, blev Kaldskapellan i Humble paa Langeland 29. Juni 1923, ordineret i Odense 25. Juli; ugift.

XII P 2. LOUISE CHRISTIANE MØLLER BARFOED, f. i Nykøbing F. 12. Marts og d. 3. Maj 1865.

XII P 3. TEOFILUS CHRISTIAN MØLLER BARFOED, f. i Nykøbing F. 30. November 1866, tog Præliminæreksamen 1883, blev Student i Odense 1896, arbejdede paa forskellige mekaniske Værksteder, er nu Assistent i Landbygningernes alm. Brandforsikring; ugift.

XII P 4. LUDVIG NICOLAI MØLLER BARFOED, f. i Nykøbing F. 7. Januar 1869, tog Præliminæreksamen 1886, var i Tømmerlære 1886—90, var 1892—93 Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset, blev Vejassistent i Holstebro 1. September 1895, Vejassistent og Bygningsinspektør i Middelfart siden 1. Juni 1898. Han blev gift i Horsens 31. August 1897 med Anne Hedevig Poulsen, f. i Harboøre 18. Februar 1875, Datter af Købmand Jens Christian Poulsen og Hustru Margrete Christine Sørensen. De har 3 Døtre:

XIII d 1. ELLEN HENNY BARFOED, f. i Middelfart 18. Februar 1899, tog Præliminæreksamen i Nørre Aaby 1915, Telegrafeksamen i Fredericia 1918, blev Assistent ved Telegrafvæsenet i Fredericia 1. April 1922, gift i Middelfart 15. Oktober 1923 med Christian Møller, f. i Fredericia 18. Juni 1899, Assistent ved Telegrafvæsenet i Fredericia 1. September 1922, Søn af 1. Maskinmester ved Lillebælt-Færgen Axel Helge Møller og Hustru Marie Caroline Benthea Koch. De har 1 Søn:

XIV — 1. Poul Barfoed Møller, f. 1. September 1925.

XIII d 2. DAGNY EMILIE BARFOED, f. i Middelfart 26. Marts 1901, tog Realeksamten i Middelfart 1917, blev gift i Middelfart 16. Januar 1925 med Sparekasseassistent Svend Nicolaj Peter Buhl, f. i Odense 18. Januar 1902, Søn af Toldkontrolør Jes Buhl og Hustru Louise Sofie Elisabeth Dreyer af Odense.

XIII d 3. RIGMOR HERTHA BARFOED, f. i Middelfart 14. Maj 1905, tog Realeksamten i Middelfart 1920, bor hjemme, ugift.

XI G 13. MARIE CHARLOTTE CHRISTIANE BARFOED, f. i Fakse 7. April 1833, d. 10. August 1835.

XI G 14. BENJAMIN BARFOED, f. i Fakse 26. April 1840, d. i Kjøbenhavn 7. November 1846.

IX I 4. HANS CHRISTIAN TREVEN BARFOED, f. i Assens 13. Juli 1731, d. 1795, var Konsumptionsforvalter i Horsens. Han blev gift 1778 med Zidse l Flensborg, f. 30. December 1757, d. 27. Maj 1821, Datter af Byfoged og Borgmester i Horsens Cancelliraad Andreas Flensburg og Hustru Anna Catharine Stephansen. De havde 3 Børn:

X G 1. JOACHIM OTTO BARFOED, f. 1. August og d. 13. Oktober 1779.

X G 2. Ukendt.

X G 3. JOACHIM OTTO BARFOED, f. 8. Januar 1782, cand. jur., købte Kollekolle 1807, solgte den 1819, blev Kaffe- og Chokoladeskænker til 1822, derpaa Lærer ved Almindelig Hospitals Skole d. 10. April 1828. Han blev gift 10. Juli 1807 med Christine Matthea Schreiber, f. 24. Februar 1782, Datter af Johan Christian Gottfried Schreiber (f. i Saksen) og Hustru Marie Elisabeth Saltoft. De havde 2 Døtre:

XI H 1. CECILIE MARIE CHRISTINE BARFOED, f. 28. Januar 1808, ellers ukendt.

XI H 2. JULIANE LOUISE MARGARITHE BARFOED, f. 20. Maj 1811, ellers ukendt.

IX I 5. CHRISTINE SUSANNE BARFOED, f. 27. Oktober 1732, blev gift med en Købmand Pelsen er paa Fyen. De havde 8 Børn.

IX I 6. ANNA CATHRINE BARFOED, f. 17. Februar 1734, blev gift med en Broholm, hun døde omkring 1805 eller 1806.

IX I 7. ELISABETH CHRISTIANE BARFOED, f. 17. Marts 1735, blev gift med en Møller, der var Vejer og Maaler.

IX I 8. PEDER BARFOED, f. 4. April 1736, var Apotheker i Assens og døde som Enkemand 1795. Der var

X H 1. 1 Søn, som døde ugift før Faderen.

IX I 9. ELSE CATHARINE BARFOED, f. 12. Juli 1737, døde vist som Barn.

IX I 10. CHRISTIAN BARFOED, f. 6. December 1741, blev Købmand i Nakskov og døde der 15. Marts 1791. Han var gift med Anne Margaritha Bech, der efter Barfoeds Død giftede sig 20. Marts 1793 med den fra sin Hustru skilte Kammerjunker Konsumptionsinspektør Hans Benzon i Nakskov, med hvem hun fik flere Stedbørn. Barfoed havde med hende 2 Sønner og 3 Døtre:

X I 1. ANNE MAGDALENE BARFOED, f. 13. Marts 1785, d. 30. Marts 1787.

X I 2. HANS PETER BARFOED, f. 12. Oktober 1786, Student 1804, cand. theol. 20. April 1812, var en Tid Proprietær, men blev 15. Juni 1818 Sognepræst til Haderup, 7. Juni 1827 til Nørre Snede, hvor han døde 30. April 1828. Han var gift med sin sammenbragte Søster Georgine Dorothea Albertine Benzon, f. paa Aagaard 11. Februar 1788, d. i Kjøbenhavn 27. Maj 1844. De havde 5 Sønner:

XI I 1. PETER HANSEN BARFOED, f. 27. August 1815, blev Kolonialhandler i Kjøbenhavn og døde der 28. December 1880. Han var 2 Gange gift: 1) 1848 med Hanne Frederikke Werdelin, f. i Kjøge 29. Januar 1819, d. i Kjøbenhavn 26. Maj 1860, Datter af Købmand Werdelin i Kjøge, 2) i Lyngby Kirke 27. December 1860 med Marie Mathilde Otilia Benzon, f. i Kjøbenhavn 30. Juni 1830, d. i Kjøbenhavn 29. Juli 1913, Datter af Oberstløjtnant Gerhard Marius Rosenkrone Benzon og Hustru født Hultgren. Med sin første Hustru havde Barfoed 7 Børn, alle fødte i Kjøbenhavn, med sin anden Hustru ingen.

XII R 1. PETER BARFOED, f. og d. 1849.

XII R 2. NIELS CHRISTIAN HELMUTH BARFOED, f. og d. 1851.

XII R 3. Dødfødt Barn 1851.

XII R 4. JOHAN VILHELM FALENTIN BARFOED, f. 28. Marts 1853, d. 3. Januar 1859.

XII R 5. ALBERTINE DORTHEA MARIE BARFOED, f. 29. Juni 1855, d. 19. Januar 1859.

XII R 6. EMMA PETREA ROSALIE BARFOED, f. 28. Marts 1857 i Kjøbenhavn, var Privatlærerinde 1873—80, tog Kommunelærerinde-eksamen Oktober 1882, var Lærerinde ved Comtesse Molktes Skole 1883—86, Kommunelærerinde i Kjøbenhavn 1. April 1886—1. Oktober 1920, er nu pensioneret og bor i Kjøbenhavn.

XII R 7. JOHANNES HELMUTH BARFOED, f. 17. Maj 1860, blev cand. pharm. 1881, var Apotheker i Skørping 1907—15 og Inde-haver af Sønder Boulevard Apothek 1915—19, d. i Gentofte 7. Juni 1919. Han blev gift i St. Jakobs Kirke i Kjøbenhavn 16. November 1887 med Anna Frederikke Frederiksen, f. 6. Marts 1854, Datter af Gartner Jens Frederiksen og Hustru Kristine Hansen. Hun bor nu som Enke paa Thurø ved Svendborg. De havde ingen Børn.

XI I 2. HELMUTH CHRISTIAN BARFOED, f. 30. Juli 1816, druk-nede som Styrmand 1835.

XI I 3. FREDERIK THEODOR BARFOED, f. paa Ausumgaard, Vejrum Sogn, 5. Maj 1818, Student fra Viborg Skole 1837, cand. theol. med Non 15. Januar 1844, Missionær og Seminarielærer i Godthaab i Grønland 23. Februar 1853, ordineret 11. Marts, senere Missionær i Frederikshaab til 1863, blev derpaa Sognepræst til Bjergby og Mygdal ved Hjørring 22. Juni 1864, tog sin Afsked 5. Februar 1878 og døde i Hjørring 23. April 1879. Han blev gift i Aalborg 2. Marts 1853 med Petrine Kjerulff, f. i Flade 14. Marts 1830, d. i Stockholm 6. Februar 1880, hvortil hun flyttede efter Mandens Død og boede sammen med sin Søn Immanuel; hun var Datter af Sognepræst Jakob Kjerulff til Ferslev, Dal og Volsted og Hustru Caroline Sophie Frederikke Lund. De havde selv 2 Sønner og adopterede en tredie:

XII S 1. ERNEK JAKOB BARFOED, f. i Godthaab 17. Maj og død 27. Maj 1854.

XII S 2. IMMANUEL BARFOED, f. i Godthaab 24. August 1857, blev Skibsmægler i Stockholm og døde der 8. August 1903. Han blev gift 18. Januar 1892 med Hilda Holm, f. 16. Marts 1874, Datter af Juveler Holm i Helsingborg. Der var ingen Børn.

XII S 3. CARL BARFOED, f. i Frederikshaab i Grønland 7. Januar 1853, adopteret 23. Januar 1868, kom i Maskinlære i Kjøbenhavn og døde der ca. 16 Aar gammel.

XI I 4. LUDVIG IMMANUEL BARFOED, f. 29. Januar 1820, tog til Christiania og blev Ekspeditionschef i Departementet for det indre, død her 1878. Han var 2 Gange gift: 1) med Eloise Sophie Mangor, f. 1834, d. 1874, 2) med Else Marie Strøm, f. 1842, vistnok død. Han havde 7 Sønner og 2 Døtre med den første Kone.

XII T 1. NIKOLAI JUELL BARFOED, f. 1859, d. i Amerika 1899. Han var Farmaceut.

XII T 2. ANTON BARFOED, f. 8. Marts 1861, blev Sømand; intet er hørt fra ham siden 1888, saa han er rimeligvis død ved den Tid.

XII T 3. PETER GUSTAV ALBERT MARIUS BARFOED, f. og d. 1862.

XII T 4. ALBERTINE BARFOED, f. 1863, d. 1866.

XII T 5. MARGRETHE MARIE JUELL BARFOED, f. 1867, d. 1869.

XII T 6. ALBERT BARFOED, d. 1 Dag gammel 1868.

XII T 7. ELOVIUS MANGOR BARFOED, f. 1869, blev Styrmand og døde 9. April 1893.

XII T 8. HALFDAN BARFOED, f. 1870, cand. jur., Politifuldmægtig i Trondhjem.

XII T 9. ANDREAS MANGOR BARFOED, f. 1871, cand. jur., Politifuldmægtig i Christiania, d. som Politimester paa Hønefos. Han blev gift 30. Januar 1901 med Marie Gjerp, f. i Namsos 11. Marts 1880, Datter af Boghandler Gjerp og Hustru Hanna Mathilde Fyhn. De har 3 Sønner og 2 Døtre:

XIII e 1. ARNE BARFOED, f. 7. Marts og d. 22. Marts 1902.

XIII e 2. EVA BARFOED, f. 8. Maj 1904, ukendt.

XIII e 3. GUNNAR BARFOED, f. 7. Oktober 1907, d. 11. Februar 1908.

XIII e 4. AAGE BARFOED, f. 20. Maj 1909.

XIII e 5. LIV BARFOED, f. 25. December 1910.

XI I 5. VILHELM FERDINAND BARFOED, f. 24. December 1823, gik paa Handelsskole i Christiania, blev Købmand og Skibsreder

paa Horten, hvor han døde 1875. Han blev gift med Anne Ryen, f. 1827, d. 1891, Datter af Gaardbruger Knut Ryen i Skjedsmo og Hustru Kaja Nerdrum. De havde 1 Søn og 2 Døtre:

XII U 1. KAREN ALBERTA BARFOED, f. i Horten 28. September 1859, blev Gouvernante, men døde 7. December 1886.

XII U 2. JOHAN VALENTIN BARFOED, f. ss. 21. Maj 1861, gik paa Christiania tekniske Skole 1875—79, er nu Ingeniør og Lærer ved Christiania tekniske Skole; ugift.

XII U 3. ELISE BIRGITTE BARFOED, f. ss. 13. Januar 1864, er Musiklærerinde.

X I 3. ANNA MAGDALENE BARFOED, f. 5. April 1788, d. 7. September 1791.

X I 4. JOHAN VALENTIN BARFOED, f. 18. September 1789, tog til Norge som Farmaceut; han var i 1839 ugift Købmand i Christiania.

X I 5. CHRISTIANE ELISE BARFOED, f. i Nakskov 28. April 1791, tog til Sæby og blev der 15. Juli 1815 gift med Rasmus Lavlund, f. i Skagen 5. December 1790. Han blev Købmand i Sæby, men opgav Handelen 1820 og var en Tid Gæstgiver, et Par Aar indtil 1830 Toldbetjent, men levede derpaa af Fiskeri. Han blev drikfældig og yderlig fattig; men hun var en brav og stræbsom Kvinde, der opdrog sine Børn, 5 Sønner og 2 Døtre godt. Hvornaa de døde, vides ikke.

IX I 11. JOHANNE PERNILLE BARFOED, f. 1. April 1743, blev gift med Toldbetjent Hjort i Horsens. 1 Søn:

X J 1. Johannes Christian Hjort, tog Navnet Heboe efter en Mand, som han arvede; han var født paa Tølløsegaard Juli 1774.

Tillæg I.

CHRISTIAN BARFOTH eller BARFOED var Handskemager i Nykøbing F. Han døde der 20. Juni 1828, og Kirkebogen opgiver, at han da var 52 Aar, saa han altsaa maa være født 1776. Han var i sin Ungdom en Aarrække Korporal i Holstein og kaldte sig da Barfuss. Hvor og naar han blev født, har ikke kunnet opdrives. Han skal selv have udgivet sig for en uægte Søn af Købm. Christian Barfoed i Nakskov (se IX I 10. Side 128), og, var han det, saa var jo hans Afstamning klar. Men en FRIDERICH BARFOOD blev 17. Juni 1773, vist i Viborg, gift med Anne Marie Brandt, f. i eller ved Assens 10. Maj 1739, Datter af Chlaus Mathias Johannsen Brandt, f. 26. Juni 1704, d. i Amsterdam i Holland 1752, og Hustru Maren Jakobsdatter, f. i Assens 14. December 1713, d. i Viborg 26. Juni 1776. Denne er vel saa rejst til Viborg efter Mandens Død, saa Datterens Bryllup har staact der. Om Friderich Barfood ved vi intet udover, at han skal have været Musiker, maaske Organist, i Odense. Hans Hustru kom senere, vel efter Mandens Død, til sin Fødeby Assens, hvor hun blev Hospitalslem og døde der 19. Februar 1830, altsaa over 90 Aar gammel. Da hun var 81 Aar, skrev hun fra Hospitalet i Assens som Enke et Brev til sin „kiere Søn“ Handskemager Christian Barfot i Nykøbing Falster; selv underskrev hun sig „Din Moder Marie Barfod“. Hvis Christian Barfot var 52 Aar ved sin Død og altsaa var født 1776, er det vel sandsynligt, at han var Søn af Friderich Barfood og Anne Marie Brandt. Men, hvis Kirkebogen skulde være mindre paalidelig og have 52 Aar i Stedet for 62, kan han jo have været en uægte Søn af Købmand Christian Barfoed og Anne Marie Brandt før hendes Ægteskab. Handskemageren blev 6. September 1809 gift med Mette Dorthæa Bech, om hvem vi øvrigt intet ved, og med hende havde han følgende 5 Børn:

A 1. ANNA MARIE KIRSTINE BARFOED, f. 13. August 1809,
ellers ukendt.

A 2. JOKUM VILHELM ANTON BARFOED, f. 25. April 1813,
d. 2. Juni 1869 ved Nedstyrtning fra Brarup Kirketaarn; han var Murer-
svend. Han var gift med Hansine Møller, og de havde i det mind-
ste 1 Datter:

B 1. LAURA LUCIE (ANDREA) BARFOED, f. 20. Januar 1840,
som havde Sønnen udenfor Ægteskab:

C 1. CARL CHRISTIAN BARFOED, f. 12. December 1863, Far-
vermester i Kjøbenhavn, gift i St. Johannes Kirke 27. April 1888 med
Hansine Rasmine Rasmussen, f. i Kjøbenhavn 22. August
1864, Datter af Murer Jesper Rasmussen og Hustru Birte Marie Niel-
sen. De har 1 Søn og 5 Døtre:

D 1. CARLA LUCIE JOCHUMINE BARFOED, f. 2. Januar 1889,
Husbestyrerinde.

D 2. ANNA LUDOVICA DOROTHEA BARFOED, f. 3. Juli 1894,
Assistent i Kjøbenhavns Telefon A/S.

D 3. ELLY ROMA RIGMOR BARFOED, f. 28. August 1898, Eks-
peditrice i Konfektureforretningen „Cosmopolite“ i Kjøbenhavn.

D 4. CARL CHRISTIAN BARFOED, f. 10. December 1900, Afde-
lingsleder i „Osram“ (elektr. Lamper).

D 5. GUNNY GUDRUN VALBORG BARFOED, f. 7. Oktober
1903, Kontoristinde i Kjøbenhavns Telefon A/S.

D 6. VALBORG EBBA BARFOED, f. 22. Juli 1906, Klinikdame hos
Tandlæge Børnild-Juhl i Kjøbenhavn.

A 3. FREDERIKKE AUGUSTA BARFOED, f. 1. August 1815, d.
18. August 1823.

A 4. Et dødfødt Barn 20. Marts 1818.

A 5. JOHAN JAKOB BARFOED, f. 1. Oktober 1819, blev Slagter-
mester i Nykøbing F. og døde der i April 1884. Han var 2 Gange gift,
men hans Koners Navne og Herkomst har ikke kunnet oplyses. Han
havde med dem 2 Sønner og 3 Døtre:

B 1. JOHAN FREDERIK CHRISTIAN BARFOED, f. 19. Decem-
ber 1847 i Nykøbing F., d. der 8. Juni 1915, blev Slagtermester der, se-
nere Direktør i „Øernes Exportforening“. Han blev gift i Bandholm

22. Oktober 1875 med Marie Anna Birgitte Kølle, f. i Maribo
 29. Juni 1851, d. 10. August 1922, Datter af Skibskaptajn Jacob Kølle
 og Hustru Christine Appel i Bandholm. De havde 4 Sønner og 2 Døtre:

C 1. OLAF JACOB BARFOED, f. 17. Oktober 1877 i Nykøbing F.
 Efter et fleraarigt Ophold i Tyskland og England løste han Borgerskab
 i Kjøbenhavn som Grosserer 1906 og overtog 1910 sin afdøde Sviger-
 faders Forretning, saa han nu er Indehaver af Firmaet Harald Børge-
 sen i Kjøbenhavn. Han blev gift i Slotskirken 22. Maj 1909 med Ella
 Nanna Amalie Børgesen, f. i Kjøbenhavn 29. September 1885,
 Datter af Grosserer Harald Gehl Børgesen og Hustru Camilla Jensen.
 De har 2 Sønner og 2 Døtre:

D 1. ERIK HELMUTH BARFOED, f. paa Frederiksberg 8. Decem-
 ber 1911.

D 2. HELGE OVE BARFOED, f. i Hellerup 12. Marts 1914.
 D 3. EVA GERDA BARFOED, f. i Hellerup 3. Februar 1917.
 D 4. AASE MARGRETHE BARFOED, f. i Hellerup 19. Maj 1919.
 C 2. JOHANNE BARFOED, f. 27. Oktober 1878, d. 13. November
 1879.

C 3. JOHAN BARFOED, f. 27. Oktober og d. 9. November 1879.
 C 4. GERDA BARFOED, f. 19. Januar og d. 23. Februar 1881.
 C 5. JOHANNES BARFOED, f. 5. Juni 1882, Købmand i Nykø-
 bing F., d. ugift 25. Februar 1908.

C 6. CHRISTIAN VIGGO BARFOED, f. 2. September 1883, Slag-
 termester i Nykøbing F., d. 23. Oktober 1918, gift i Randers 14. Oktober
 1909 med Julie Hansen, f. i Randers 4. Maj 1886, Datter af Guld-
 smed i Randers Lars Peter Hansen og Hustru Karen Sørine Mikkelsen.
 De har 3 Sønner og 2 Døtre:

D 1. CARL JOHAN BARFOED, f. 24. Juli 1910.
 D 2. LIS BARFOED, f. 5. Januar 1912.
 D 3. POUL BARFOED, f. 21. August 1913.
 D 4. GRETE BARFOED, f. 26. Juli 1915.
 D 5. IB BARFOED, f. 28. Oktober 1917.
 B 2. RASMINE VICTORINE JACOBINE BARFOED, f. 25. Fe-
 bruar 1851, d. ugift i Vordingborg 9. April 1921.
 B 3. CARL BARFOED, f. 21. Oktober 1852, Slagtermester i Ny-

købing F., d. der 15. Februar 1879; gift i Nykøbing F. 21. Oktober 1877 med Marie Andersen, f. i Idestrup paa Falster 14. December 1856, Datter af Murer Andersen og Hustru i Idestrup (Durupgaard). Efter Mandens Død tog hun til Amerika og skal nu leve i California. De har 2 Børn:

C 1. HOLGER BARFOD, f. 6. August 1878, gik ud fra Vajsenhuset i Kjøbenhavn 1892, blev uddannet som Bager, var en Tid Bagermester i Nykøbing F., men rejste til Tyskland som Maskinist og Nitter og arbejdede under Krigen dels i Tyskland og dels i Frankrig, kom i 1924 til Kjøbenhavn og arbejder nu som Nitter i Sydhavnen.

C 2. CARLA BARFOD, f. 1879, d. i 1890erne.

B 4. MARIE FREDERIKKE CHRISTINE BARFOED, f. 6. Oktober 1853, d. ugift i Vordingborg 20. Juni 1910.

B 5. ANNA BARFOD, f. 13. Oktober 1860, d. ugift i Nykøbing F. 22. Oktober 1919.

Tillæg II.

PEDER ANDERSEN BARFOD, f. ca. 1753, hvor vides ikke, kom til Rudkøbing og fik der nogle Aar efter, 31. August 1781, Borgerskab som Daglejer, blev senere Vægter i Byen og døde November 1811. Han var 2 Gange gift: 1) med Anne Dorthe Jensdatter, d. i Rudkøbing December 1807, 2) med Anne Marie Sørens datter. Han havde mindst 2 Sønner med sin første Kone og 1 Søn med sin anden Kone; om der var Døtre, vides ikke:

A 1. HANS PEDERSEN BARFOD, f. 1777, d. i Rudkøbing 12. Januar 1846, var Snedkermester og ejede et Hus udenfor Rudkøbing. Han blev 13. Juni 1800 i Rudkøbing gift med Lisbeth Cathrine Hansdatter,. De havde mindst 2 Sønner:

B 1. Hans Mathiesen Hansen (Navnet Barfod brugte han ikke), f. i Rudkøbing 16. Februar 1809, d. i Svendborg 5. Juli 1865. Hvor han var, og hvad han var før 1858, ved vi ikke; men han fik 31. Maj 1858 Borgerskab som Gæstgiver i Svendborg. Han var gift med Vilhelmine Kyhl, f. 23. Januar 1812 el. 1813, Datter af Garvermester Kyhl og Hustru i Svendborg. Der var 2 Sønner og 3 Døtre:

C 1. Marie Hansen var gift med en Farver Husted i Ringsted, de er begge døde. Der var 1 Søn og 1 Datter:

D 1. Kasper Husted, død.

D 2. Emilie Husted, død.

C 2. Kirstine Hansen var gift med en Slagtermester Hans Hansen i Svendborg. Om de havde Børn, vides ikke.

C 3. HERMAN HANSEN BARFOD, (optog paany Slægtnavnet), f. i Svendborg 5. Januar 1838, blev Fabrikant i Skelskør, senere Bankdirektør. Han var oprindelig Farver, men omdannede 1872 sin Forretning til Klædefabrik, hvad den var til 1908 jævnsides med, at han drev Manufakturhandel, og siden 1898 har han tillige Udsalg for Vett &

Vessel. Han og hans Søn Carl Emil ejer nu i Forening Forretningen. R. af Dbg. Han blev 11. August 1866 gift med **Eline Jørgine Marie Jacobsen**, f. i Skelskør 10. December 1838, d. 29. Februar 1924, Datter af Farver Søren Jacobsen og Hustru Hanne Jørgensen. De har 3 Sønner og 2 Døtre:

D 1. **VALDEMAR BARFOD**, f. 13. September 1868, har været Manufakturhandler, er nu Rentier, ugift.

D 2. **ANNA EMILIE BARFOD**, f. 7. Marts 1870, d. 3. April 1917, blev 27. Juli 1895 gift med Postmester Peter Jensen Terkelsen, f. 3. Februar 1868, Søn af Skibsører Jens Søren Terkelsen og Hustru Karen Nielsen Madsen. Der er 1 Søn og 4 Døtre:

E 1. **Gerda Ellinor Terkelsen**, f. 28. August 1898, gift 5. Januar 1923 med Grosserer Svend Jensen Lopdrup i Aarhus, f. 25. April 1892 i Nørre Galten, Søn af Gaardejer Chræsten Jensen Lopdrup og Hustru Karoline Marie Jensine Kristine Svendsen.

E 2. **Edith Gudrun Terkelsen**, f. 8. Oktober 1900.

E 3. **Axel Terkelsen**, f. 29. September 1902, d. 19. Februar 1912.

E 4. **Ingrid Eline Kann Terkelsen**, f. 7. August 1908.

E 5. **Ellen Johanne Terkelsen**, f. 10. Oktober 1911.

D 3. **JOHANNE MAGDALENE BARFOD**, f. i Skelskør 14. Januar 1876, gift 27. Oktober 1895 med Grosserer Bagge Andreas Mørup Irgens i Kjøbenhavn, f. 22. Maj 1856, Søn af Fabrikant Vilhelm Irgens og Hustru Hanne Mørup. De har 1 Søn og 1 Datter:

E 1. **Erik Vilhelm Irgens**, f. 4. August 1896, Grosserer i Kjøbenhavn, ugift.

E 2. **Bodil Johanne Jessie Irgens**, f. 21. August 1904, Apothekerdiscipel.

D 4. **SØREN VILHELM BARFOD**, f. i Skelskør 20. September 1878, Student 1897, cand. jur. Februar 1904, var 1904—06 Assistent i Skattedirektoratet, 1906—09 Fuldmægtig i Handelsbanken i Kjøbenhavn, blev 1909 Overretssagfører, 1909—13 Assistent ved Kjøbenhavns Skattevæsen, 1913—17 Fuldmægtig ved Sparekassetsilsynet, 1917—20 Ekspeditionssekretær i Skattedirektoratet, siden 1. Maj 1920 Kontorchef i Skattedirektoratet. Han blev 6. November 1907 gift i St. Andreas Kirke

med Olga Cecilie Keller, f. 6. April 1882, Datter af Postmester Sophus Christian Keller og Hustru Anna Eriksine Rasmussen i Kjøbenhavn. De har 1 Søn:

- E 1. BØRGE BARFOD, f. 21. Marts 1909 i Kjøbenhavn.
D 5. CARL EMIL BARFOD, f. i Skelskør 4. Februar 1883, Kompanjon med sin Fader, gift 19. Februar 1911 med Julie Marie Sarauw, f. 15. Juli 1888, Datter af Fyrmeester Georg Adolph Sarauw og Hustru Emma Amalie Skov. De har 2 Sønner og 1 Datter:
E 1. MAGDA BARFOD, f. i Skelskør 7. Maj 1912, d. 25. December 1918.
E 2. HANS HERMAN BARFOD, f. ss. 16. Juli 1918.
E 3. CARL JOHAN BARFOD, f. ss. 14. December 1921.

C 4. Carl Emil Hansen, f. i Svendborg 4. Juni 1840, Tobaksfabrikant i Faaborg, d. der 14. Juli 1901, ugift.
C 5. Henriette Hansen, f. i Svendborg 14. Februar 184., gift med Farver Sophus Kann; de rejste til Amerika. Der var 2 Sønner og mulig 1 Datter.
C. 6. Hans Hansen, f. i Svendborg 184., rejste vist til Amerika.

B 2. PEDER ANDERSEN BARFOD, var gift, og hans Hustru døde 1899, f. ca. 1815. De havde 1 Datter:

- C 1. SINE ANDERSEN BARFOD, Lærerinde i Svedale i Skaane.
A 2. JENS ANDERSEN BARFOD, f. 2. Januar 1784, ellers ukendt.
A 3. SØREN BARFOD, f. 1804, ukendt.

- Side 40 L. 16 f. o.: død i Aarhus 12. Januar 1926.
- Side 45: f. 1883.
- Side 47 L. 15 f. n.: født i Jordløse 20. Oktober 1833, død i Horsens 5. April 1919.
- Side 47 L. 14 f. n.: født i Finderup.
- Side 47 L. 12 f. n.: han var Søn af Godsforvalter paa Selchausdal Jørgen David Fog og Hustru Regetze Weis.
- Side 48 L. 17 f. o.: død i Kjøbenhavn 21. April 1926.
- Side 49: f. 1922.
- Side 55 L. 4 f. o.: Karlsen.
- Side 57 L. 2 f. n.: han blev Kommandør 1701.
- Side 58 L. 2 f. o.: han døde 23. Februar 1830 og blev begravet i St. Petri Kirke 6. Marts.
- Side 69 L. 9 f. o.: Hun er Datter af Havnefoged Reuther og Hustru.
- Side 69 L. 13 f. o.: Han var Provisor paa Hellerup Apothek, men blev Apoteker i Nyborg fra 1. Januar 1926.
- Side 69 L. 14 f. o.: Datter af Kjøbmand Rasmus Christian Tvenstrup og Hustru Marie Othilde Olsen.
- Side 71 L. 6 f. n.: død i Kjøbenhavn 16. Avgust 1926.
- Side 74 L. 9 f. o.: XI — 5.
- Side 82 L. 8 f. o.: død i Ringkjøbing 9. September 1926.
- Side 89 L. 11 f. n.: død i Kjøbenhavn 16. Avgust 1926.
- Side 99 L. 16 f. o.: død paa Frederiksberg 1. Juli 1926, begravet paa Frederiksberg Kirkegaard 5. Juli.
- Side 99 L. 17 f. o.: Nielsmine (kaldet Mine) Ostenfeld, f. i Værum ved Randers.
- Side 101 L. 1 f. o.: død paa Frederiksberg 20. April 1926.

- Side 103 efter L. 20 f. o. skal indføres: XV — 2. Gunnar Dornonville de la Cour Jørgensen, født paa Ryesvang 30. Maj 1926.
- Side 104 L. 16 f. n. tilføjes: i 1926 solgte han »Vilhelmsdal« og lejede en Villa i Bagsværd.
- Side 105 L. 10 f. o.: samt har senere selv faaet en Datter.
- Side 105 efter L. 14 f. o. tilføjes: X — 3. Aagot Dornonville de la Cour, f. paa Frederiksberg 1. Februar 1926.
- Side 105 L. 21 f. o.: ordineret i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn.
- Side 106 L. 9 f. o.: død i Farum 20. Marts 1926, men begravet paa Frederiksberg Kirkegaard 25. Marts.
- Side 108 L. 3 f. o.: født i Nyboder.
- Side 112 L. 10 f. o.: gaar paa Maskinfabrik.
- Side 113 L. 11 f. o.: Han døde ved et Møde paa Nyborg Strand 4. Juni 1926 og blev begravet i Nakskov.
- Side 115 L. 8 f. n.: ordineret i Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn.
- Side 117 L. 1 f. n.: Drengen hedder Torben Birger.
- Side 119 L. 20 f. n.: Han har senere giftet sig igen.
- Side 130 XI I 4. Meddelt af Aage Barfoed, Hönefoss, Norge. Ludvig Immanuel Barfoed, f. 29.—1.—1820, d. 5.—1.—1878. Student i Danmark 1839. Immatrikulert ved det norske universitet 1849. Cand. jur. 1853 (laud.). Ansattes i Departementet for det indre, hvor han i 1860 blev kst. fullmektig, i 1862 bureauchef og i 1872 ekspeditionschef. Var 2 ganger gift: 1) 13.—8.—1858 med Elovise Sofie Mangor, f. 18.—11.—1833, d. 11.—11.—1874. Hun var datter av godseier, cand. min. Peter Anton Mangor, f. i desember 1783 i Holsten, d. 25.—5.—1850, og hustru Cathrine Helene, f. Juell, f. 9.—1.—1808, d. 12.—9.—1891. 2) 1877 med Else Marie Ström, f. 27.—4.—1842, d. 2.—10.—1905. Hun var datter av sogneprest Ström, Næsodden, og hustru Johanne, f. Singdahlsen. 8 (ikke 7) sønner og 2 døtre, ingen i annet ekteskap.
- Side 130 XII T 1. Nicolay Juell Barfoed, f. 14.—7.—1859, d. i Amerika 1899. Cand. pharm.
- Side 130 XII T 2. Anton *Mangor* Barfoed.
- Side 130 XII T 7. *Albert* Elovius Mangor Barfoed, f. 13.—2.—1869, d. 9.—4.—1893. Styrmann.

- Side 130 XII T 8. Halfdan Barfoed, f. 21.—10.—1870. Student 1898.
Cand. jur. 1904. Politifullmektig i Trondhjem 1.—7.—1918; kst.
politiadjudant 1924—26. Ugift.
- Side 130 XII T 9. Andreas Mangor Barfoed, f. 1.—11.—1871, d. 28.—
10.—1914. Student 1891. Vernepliktig officer 1892. Cand.
jur. 1896 (laud.). 1896—98 edsvoren fullmektig hos sorenskri-
veren i Strinden og Selbu. 1898—1900 sekretær, først ved Ho-
vedbanen, senere ved Statsbanene. 1.—4.—1900 politifullmek-
tig i Kristiania. 25.—8.—1911 politimester i Ringerike. 30.—4.—
(ikke 30.—1.)—1901 gift med Marie Gjerp, f. 11.—3.—1880 i
Namsos, datter av bokhandler Jens Jacob Gjerp, f. 17.—9.—
1850, d. 18.—2.—1916, og hustru Hanna Mathilde, f. Fyhn, f.
29.—5.—1844, d. 30.—1.—1882. 3 sønner, 2 døtre.
- Side 130 X c 2. Eva Barfoed, f. 8.—5.—1904. Hun blev student 1923;
tok seminareksamen 1925.
- Side 131 XII U 2. Johan Valentin Barfoed, d. 6.—4.—1925.
Min bedstefars 8. sønn var *Albert Barfoed*, f. 1872, d. $\frac{1}{2}$ år
gammel. Han skulde altså bli nr. XII T 10.

Tilføjelser og Rettelser til Stamtavlen til et eventuelt nyt Oplag be-
des sendt til Pastor emer. Fr. Birkedal-Barfod, Villa Rosenlund i Farum.
Af de to sidste Nr. af vore »Meddelelser« vil De se, at der ikke er kom-
met saa faa nye Tilføjelser (Fødsler og Dødsfald i de sidste Aar). Hvis
Slægtens Medlemmer ville notere og meddele mig, hvad de høre af den
Slags, vil det være mig meget kjært, og jeg skal da undersøge det i et-
hvert Tilfælde.

16. Februar 1927.

Fr. Birkedal-Barfod.

I efterfølgende Navnelister findes de kvindelige gifte Medlemmer af Slægten baade under deres »fødte« og deres »gifte« Navn, medens de kvindelige indgiftede kun findes under deres gifte Navn. Af Plads-hensyn er Navne paa indgiftede Personers Fædre eller Mødre ikke medtaget ligesom heller ikke Stednavne o. lign. er opført.

Paa Foreningens Vegne takker vi Gartner Chr. Barfoed (XIII J 4) for det store uegennyttige Arbejde han har udført ved at udarbejde Stamtavlens Navnefortegnelse.

København 1927.

BESTYRELSEN.

Algreen-Ussing, Eli Barfred, f. Barfod	108
— — Flemming	108
Ammitzbøll, Elis	88
— Estrid	88
— Hans Rasmus	88
— Johanne Marie Elisabeth	88
— Johanne Marie Tang, f. Barfod	88
Andersen, Anna	45
— Apollonia Jakobsdatter, f. Barfod	13
— Kristen	13
Arenstorff, Fritz v.	73
— Karen Ragnhild v.	73
— Theodor v.	73
Balslev, Agnete Margrethe	41
— Dora Christiane	41
— Ejvind Johannes	41

— Even Christian	41
— Hakon Johannes	41
— Henny	41
— Holger	41
— Ingc Elisabeth, f. Holmark	41
— Katarine Johanne Elisabeth	41
— Knud Even	41
— Laurits Luja	41
— Margrethe Dorothea Elisabeth, g. Wegener	41
— Margrete, f. Eriksen	41
— Olaf Christian	41
— Paula	41
— Thekla Elise	41
— Theodor Christian	40
— Tove Elisabeth	41
Barfod, Aage Immanuel Tang	89
— Aase Augusta	117
— Agate Johanne Gote Birkedal, g. la Cour	101
— Agner Ostenfeld	100
— Agnete Tang	90
— Ane	12
— Ane, f. Lauritsdatter	12
— Ane Søfrensdatter, f. Ravnsø	20
— Ann Ross	94
— Anna	13, 20, 135
— Anna, f. Hansdatter	63
— Anna, f. Jensdatter	13
— Anna Blanche, f. Burns	94
— Anna Dorthea Vilhelmine Hjort, f. Østergaard	122
— Anna Elisabeth, f. Raffen enberg	90
— Anna Elisabeth Rigmor, f. Møller	123
— Anna Emilie, g. Terkelsen	137
— Anna Hunsballe, f. Jensen	117
— Anna Lambertsdatter, f. Riber	11
— Anna Marie Adelaide	91
— Anna Marie, f. Barfred	106
— Anna Sophie, g. Müller	21
— Anna Tang	89
— Anne Clausdatter, g. Nielsen	14
— Anne Dorthe, f. Jensdatter	136
— Anne Gertsdatter	11
— Anne Marie, f. Sørensdafter	136
— Annemarie	108

— Andreas Benedikt Skak	118
— Andreas Evald Meinert Tang	89
— Andreas Thomsen	121
— Apollonia Jakobsdatter, g. ¹ Andersen, g. ² Olufsen	13
— Asger Halfdan Pagh	107
— Asta Elisabeth, f. Hansen	110
— Astrid Prior	121
— Astrid Prior, g. Christensen	121
— Axel Hansen	110
— Beate Ferdinandine, f. Winther	110
— Benjamin Immanuel Thomsen	122
— Bent Hammer	90
— Bent Holger	116
— Birger Torben	117
— Bjørn Erling	109
— Bodil Prior, g. Rasmussen	121
— Børge	138
— Carl Emil	138
— Carl Johan	138
— Carla	135
— Catrine Kirstine Johanne, f. Andersen	114
— Catinka Mathilde Margrethe Traugott, f. Schwensen	116
— Christian Emil Ranftt	93
— Christian Nielsen	18
— Christiana, f. Grim	13
— Christen Clausen, (Barfood)	16
— Christence, f. Knudsdatter	57
— Claus	13, 20
— Claus Knudsen	20
— Claus Lauritsen	15
— Dagmar, f. Westergaard	117
— Dorthea Margrethe, g. Kamp	56
— Dorthea, f. Frølund	57
— Dorthe Olsdatter, f. Holte	18
— Edle	15
— Edle Katrine	18
— Edle Katrine, g. Bolting	16
— Edle Katrine Skak	116
— Edle Marie Schack	117
— Edith, f. Barfod	109, 110
— Egil Pagh	107
— Einar Patrick	94
— Einar Ranftt	93

— Eli Barfred, g. Algreen-Ussing	108
— Elin, f. Andersen	123
— Eline Jørgine Marie, f. Jacobsen	137
— Elisa Katinka Petrea, f. Ringsted	114
— Elisabeth, g. Engelsen	100
— Elizabeth Henriette, f. Wagner	94
— Ella Laura, f. Baer	94
— Ella Laura Baer	94
— Ellen	115
— Ellen Margrete	13
— Ellen Nielsen, g. Christensen	91
— Else, f. Spangenberg	122
— Else Prior	122
— Emilie, f. Birkedal	98
— Emilie Birkedal Ostenfeld	100
— Emilie Marie Frederikke, f. Fogh	123
— Emily Johanne Fogh	123
— Erik Barner	100
— Erik Børge Hansen	110
— Erik Egternak	110
— Erik Ostenfeld	100
— Eyvind	107
— Eyvind Barfred	106
— Finn	107
— Frederik Einar Ranfft	94
— Frederik Ferdinand Ranfft	94
— Frederikke Anna Gertrud Thomsen	120
— Frederikke Anna Gertrud Thomsen, g. Petersen	120
— Gerda	100
— Gerda Barfred	108
— Gerda Emilie Holmelin, f. Pedersen	123
— Gert	12
— Gertrud Lauritsdatter, g. Jørgensen	11
— Gertrud Petronelle Edle Tagea, f. Schack	115
— Goridt, g. Kristensen	11
— Grete	107
— Gudrun Johanne	122
— Gudrun Ostenfeld, g. Dornonville de la Cour	100
— Gudrun Ostenfeld	102
— Gustav	116
— Gustav Oluf Valdemar	115
— Gustav Skak	117
— Gytha Sofie Pagh	108

— Halfdan Barfred	107
— Hans	13, 57
— Hans, (Johanns)	9
— Hans Clausen	18
— Hans Egede Schack	117
— Hans Hermann	138
— Hans Lorents Christiansen	19
— Hans Nielsen	18
— Hans Pedersen	136
— Hans Peter	88
— Hans Peter Fakse	114
— Hans Peter Gote Birkedal	98
— Hans Peter Gustav	117
— Hans Peter Tang	89
— Hans Peter Thomsen	120
— Harry Fogh	123
— Helga, f. Pagh	107
— Helga Barfred	108
— Helga Ranfft	93
— Henny Fogh	123
— Henrik Jakobsen, (Hindric Barfoth)	12, 13
— Herman Hansen	136
— Hertha, f. Kjær	110
— Hilleborg	117
— Hilleborg Katinka Skak	116
— Hilleborg Marie Skak, g. Bech	118
— Holger	135
— Holger Prior	122
— Hulda Charlotte Ostenfeld	100
— Hulda Kristine Niclsen Birkedal, g. la Cour	110
— Ib	10
— Ib Knudsen, (Barfoed)	20
— Ib Evald Tang	90
— Ida Tang	89
— Ide Amalie, g. Brabrand	21
— Ide Amalic, g. Giøe	21
— Ide Margrethe	21
— Ilse	109
— Inge	116
— Inge Nielsen	92
— Ingeborg, f. Prior	121
— Ingeborg Claudsatter	14
— Inger, f. Jensdatter	11

— Inger Jakobsdatter, g. Jensen	13
— Inger Lauritsdatter Lydom, g. Friis	12
— Inger Marie, f. Hammer	90
— Inger Marie, g. Sodemann	114
— Immanuel	119
— Ingvard Clausen	14
— Iver	12
— Jacob	56, 57
— Jacob Jensen	64
— Jacob Nielsen	56
— Jacob	12
— Jannike, f. Bæhr	58
— Jannike Cathrine	62
— Jens (Barfoed)	9, 11, 13, 21
— Jens Andersen	138
— Jens Iver	91
— Jens Lauritsen	13, 63
— Joan	94
— Johanne, g. Knudsen	11
— Johanne Kristiane Frederikke, f. Thomsen	120
— Johanne Magdalene, g. Irgens	137
— Johanne Marie Ranfft	94
— Johanne Marie Tang, g. Ammitzbøll	88
— Julie Johanne Marie, f. Zander	91
— Julie Marie, f. Sarauer	138
— Jørgen	62
— Jørgen Hammer	90
— Jørgen Henrik Pagh	107
— Jørgen Tang	89
— Karl	21
— Karl Vilhelm Laurits	115
— Karen	12, 56
— Karen, f. Winding	16
— Karen Christiansdatter, f. Braad	15
— Karen Hansdatter, g. Fosgraff	18
— Karen Johanne, f. Pedersen	107
— Karen Lambertsdatter, g. ¹ Krabbe, g. ² Friis	12
— Karen Poulsdatter, g. Morsing	12
— Karen Tang	89
— Katinka Elise Andrea	119
— Katrine Christiansdatter, g. Kjørholt	19
— Kay Barfred	106
— Kay Edvard Fogh	123

— Kirstine Hansdatter, f. Løve	57
— Knud	9, 10
— Knud Clausen	20
— Knud Hansen	110
— Knud Jakobsen	13
— Knud Nielsen	18
— Knud Ostenfeld	99
— Knud Prior	122
— Kristen	13
— Kristen Fogh	123
— Kristen Vøldike Thomsen	123
— Kristine Charlotte Gote Birkedal, g. Dornonville de la Cour	112
— Kristine Charlotte Thomsen	124
— Lambert Poulsen	11
— Laurits (Lars)	10, 11, 56, 57, 62
— Laurits Christian Clausen	92
— Laurits Clausen	14, 16, 17
— Laurits Lambertsen	12
— Laurits Nielsen	13
— Laurits Pedersen	12
— Lisbeth Cathrine, f. Hansdatter	136
— Lise	110
— Louise Johanne Fogh, g. Holmstrup	124
— Ludvig Harbo Gote Birkedal	109
— Mads Ibsen	10
— Magda	138
— Magdalene, f. With	58
— Maren	12, 13, 14, 20
— Maren, g. ¹ Rasmussen, g. ² Thrane	15
— Maren Madsdatter, g. Hof	10
— Maren Nielsdatter, g. Kjørholt	18
— Margit, f. Beck	99
— Margrethe, g. Selboe	57
— Margrethe, g. Turrimontan	20
— Margrethe, f. Pedersen	117
— Margrethe Pouline, f. Græbe	118
— Marie Andersdatter, f. Svanskile	18
— Marie Augusta, f. Ranfft	92
— Marie Augusta Baer	94
— Marie Cathrine, f. Tang	88
— Marie Frederikke Charlotte, f. Lønborg	89
— Marie Kristine, g. ¹ Hjort, g. ² Tams	57
— Marie Nielsdatter	18

Mette	20
Mette, f. Nielsdatter	15
Mette Cathrine, g. ¹ Polandt, g. ² Seelandt	21
Mette Marie	17
Mette Sophie	21
Mine Ostenfeld	99
Mogens	100
Mogens Schack	117
Molly Elise Birgitte Tang	89
Niels	10, 13, 14, 56
Niels Christiansen	19
Niels Clausen	14, 17
Niels Hansen	18
Niels Jensen	64
Niels Lātsen	56, 57
Niels Lauritsen	13
Niels Mikkelsen	9
Niels Torsten Nielsen	91
Nikolai Frederik Severin Gote Birkedal	105
Nina Vilhelmine	119
Nynne	109
Olaf Ostenfeld	99
Olga Cecilie, f. Keller	138
Ove Tang	90
Peder, (Peder Skriver)	11, 12
Peder Andersen	136, 138
Peder Larsen	15
Peter Christian Kierkegaard Tang	71, 89
Peter Marius	113
Peter Marius Skak	116
Peter Mikael	57
Peter Noe Andreas Tang	90
Petra Laura Katinka, g. Pedersen	115
Poul	12
Poul David Tang	90
Poul Egede Skak	117
Poul Frederik	97
Poul Jørgensen	11
Ragnhild Barfred, g. Kann	106
Rigmor Egternak	110
Rigmor Nielsen	92
Rud Skak	116
Sidsel Catharina, f. Krapohl	21

— Sille Marie, g. Langkile	18
— Sille Nielsdatter, g. Kjølboe	18
— Sine Andersen	138
— Sofie, f. Sørensdafter	13
— Sophie Amalie, f. Nim	21
— Sophie Caroline, f. Barner	100
— Sophie Vilhelmine Mariane, f. Nielsen	91
— Stefan	20
— Søren	11, 138
— Søren Vilhelm	137
— Tage	108
— Tage Skak	117
— Thomas	57
— Thorkil Barfred	108, 110
— Tove Fogh, g. ¹ Petersen, g. ² Ott	124
— Vagn Fogh	123
— Valborg, g. Rasmussen	19
— Valdemar	137
— Vibeke Pagh	108
— Vitta Kristiane, g. Rostrup	118
— Volmer Fogh	123
Barfoed, Aage	87, 130
— Aage Falck	39
— Aage Olsen	79
— Aase Margrethe	134
— Abigael Margrethe, f. Josiasdatter	21
— Ada Vilhelmine, f. Weimann	83
— Ada Sophie Johanne	83
— Adolph Hans Ibsen	21
— Adolph John Hugo	81, 84, 87
— Adrian Renier	61
— Agnes Elisabeth	35
— Agnes Henriette, f. Ratjen	80
— Ahrendt Katarus Georg	27
— Albert	130
— Albertine	130
— Albertine Dorthea Marie	129
— Alfred	76
— Amalie Christiane	27
— Anders	22
— Anders Mathias	25
— Andrea Mathilde, g. Hempel	27
— Andreas	23

— Andreas Ahrendt	27
— Andreas Carré	31
— Andreas Gotfred	24
— Andreas Mangor	130
— Andrine Thomasine, g. Borgen	33
— Anc Hedevig, f. Poulsen	126
— Anna	135
— Anna, f. Bech	49
— Anna, f. Brandt	48
— Anna, g. Jespersen	35
— Anna Catharina	56
— Anna Cathrine	44, 61
— Anna Cathrine, g. Broholm	127
— Anna Cathrine, f. Clausdatter	31
— Anna Cathrine, f. Kisbye	25
— Anna Cathrine, g. Rohrdanz	48
— Anna Elisabeth, f. Frølich	22
— Anna Elisabeth Ratjen	80
— Anna Elisabeth Hansen, f. Fusager	125
— Anna Emilie	82
— Anna Emilie, f. George	81
— Anna Frederikke, f. Frederiksen	129
— Anna Hansine, f. Hansen	43
— Anna Henriette Emilie, g. Martinussen	85
— Anna Ingrid, f. Jørgensen	79
— Anna Ludovica Dorothea	133
— Anna Magdalene	24, 25, 128, 131
— Anna Magdalene, f. Bloch	22
— Anna Margrethe	30
— Anna Marie Cathrine Charlotte	75
— Anna Marie Kirstine	133
— Anna Sophie Frederikke, f. Fabricius	61
— Anne, f. Ryen	131
— Anne Margaritha, f. Bech	128
— Anne Margrethe Charlotte	37
— Anneke Cathrine, f. Laurberg	52
— Annie Inez Byberg, f. Kierulff	37
— Anton	130
— Antonette	61
— Arne	130
— Axel Julius Alfred	87
— Bengta, f. Rasmussen	76
— Benjamin	127

-- Bent Ehler	79
-- Betty	50
-- Betty, g. Thrige	50
-- Birgitte Cathrine, g. Wedel	31
-- Bolette Frederikke, f. Rosenberg	60
-- Carl	130, 134
-- Carl Christian	37, 133
-- Carl Frederik	23
-- Carl Johan	134
-- Carl Ludvig	61
-- Carl Martin	60
-- Carl Vilhelm	59, 60
-- Carla	135
-- Carla Lucie Jochumine	133
-- Caroline Elisabeth, f. Ratjen	75
-- Caroline Erasmine Margrethe	82, 83
-- Caroline Erasmine Margrethe, f. Hockland	95
-- Catharine Elisabeth	43, 53
-- Cathrine, f. Aarby	58
-- Cathrine Elisabeth, f. Haugsted	30
-- Cathrine Elisabeth, f. Høyier	29
-- Cathrine Elisabeth, g. Møller	46
-- Cathrine Magdalene	59
-- Cecilia Marie Christine	127
-- Charlotte, f. Bang	23
-- Charlotte Sophie, f. Carlsen	55
-- Christen	31
-- Christen Hansen	75
-- Christen Magnus	49
-- Christen Poul	42
-- Christen Thomsen	29, 53, 55
-- Christian	22, 43, 128
-- Christian v. Essen	61
-- Christian Qvist	35
-- Christian Severin	87
-- Christian Viggo	134
-- Christiane, g. Rasmussen	30
-- Christiane (Elisabeth), f. Priergaard	75
-- Christiane Elise, g. Lavlund	131
-- Christiane Margrethe	125
-- Christiane Marie	36
-- Christiane, f. Kragh	124
-- Christine, f. Qvist	30

— Christine, g. Wedseltoft	32
— Christine (Charlotte), f. Guldberg	75
— Christine Clausine, g. Fog	47
— Christine Elisabeth	42
— Christine Mathea, f. Schreiber	127
— Christine Susanne, g. Pelsener	127
— Claus	58
— Claus Hansen	60
— Conrad Carl Hjorth Guldberg	124
— Dagmar, f. Gransø	36
— Dagny Emilie, g. Buhl	127
— Dorthea Cathrine	60
— Dorthe Cathrine, f. Fabricius	59
— Ebba Falck	39
— Edith Julie, f. Nielsen	133
— Edle Dorthæa, g. Smith	59
— Edle Gottliebe, g. Christiansen	60
— Edvard	61
— Eleonore Christine Falck, g. v. Sehested	39
— Eleonore Gunild Emilie, f. Falck	38
— Eler Nicolaj	80
— Elisabeth	42, 48, 79
— Elisabeth, f. Gjessing	26
— Elisabeth, g. Meldal	40
— Elisabeth Arendse	26
— Elisabeth Christiane, g. Møller	128
— Elisabeth Dorthæa Christence, f. Langeland	24
— Elisabeth Nicoline Cathrine	62
— Elise Birgitte	131
— Elise Marie Christiansen	37
— Elise Petrine Hedvig Mathilde, f. Viborg	54
— Ella Nanna Amalie, f. Børgesen	134
— Ellen	49
— Ellen, f. Bondesen	56
— Ellen, f. Riege	78
— Ellen Henny, g. Møller	126
— Ellen Margrethe, f. Lassen	37
— Ellen Margrethe Ratjen, g. Sick	80
— Elly Roma Rigmor	133
— Elna, g. Harnisch	77
— Eloise Sophie, f. Mangor	130
— Elovius Mangor	130
— Else, g. Lindegaard	48

— Else Catharine	128
— Else Cathrine Dorothea, g. Priergaard	67
— Else Marie, f. Strøm	130
— Else Valborg Trap, f. Friis	79
— Emilie Dorthe Johanne, f. Sørensen	34
— Emilie Louise Augusta	86
— Emma Elisabeth Julie Pouline	75
— Emma Margrethe, f. Trock	55
— Emma Petrea Rosalie	129
— Erik	49
— Erik Christian	34, 43, 51
— Erik Christian Læssøe	55
— Erik Christian Nissen	54
— Erik Helmuth	134
— Erik Laurits	37
— Erik Læssøe	54
— Erikke Christiane	46
— Ernek Jakob	129
— Esther Margrete	79
— Eva	130
— Eva Gerda	134
— Fanny Caroline	80
— Flemming	126
— Frederik	84
— Frederik Christian Johann	83
— Frederik Nicolai	60
— Frederik Theodor	129
— Frederikke	61
— Frederikke, f. Andersen	86
— Frederikke Augusta	133
— Frederikke Cathrine, g. Hempel	25
— Frederikke Elisabeth	36
— Frederikke Guldbrandinc	60
— Frederikke Hansine, f. Brorson	42
— Frederikke Christine Nicoline, f. Sandberg	76
— Frederikke Marie	62
— Frideborg Maria, f. Riise	81
— Frode	79
— Georg Laurits	95
— Georg Vilhelm	59
— Georgine Dorothea Albertine, f. Benzon	128
— Gerda	134
— Gerda Emilie	79

— Grete	79, 134
— Grete, f. Nielsen	42
— Grete Falck	39
— Gudrun	77
— Gudrun Falck	39
— Gunnar	130
— Gunnar Falck	38
— Gunnar Læssøe	55
— Gunny Gudrun Valborg	133
— Halfdan	130
— Hans	24
— Hans Arendt	24, 26
— Hans Christian Theodor	85
— Hans Christian Theodorius	81
— Hans Christian Treven	127
— Hans Christoffer	59
— Hans Herman	17
— Hans Munch	62
— Hans Nikolaj Gundermann	27
— Hans Peter	67, 69, 74, 75, 128
— Hans Peter Anders Arendt	27
— Hans Tage August	60
— Hans Ulrik Møller	125
— Hanne Frederikke, f. Werdelin	128
— Hanne Marie Severine	95
— Hansine, f. Møller	133
— Hansine Rasmine, f. Rasmussen	133
— Harald	36, 38, 43
— Harald Falck	39
— Harald Læssøe	56
— Hedevig, f. Brandt	43
— Hedevig Sofie	59
— Helga Anna Georgia, f. Olsen	78
— Helga Louise, g. Borch	55
— Helge Ove	134
— Helmuth Christian	129
— Henning	78
— Henrik Ludvig	76
— Henrik Valentin	42
— Hilda, f. Holm	129
— Holger	77, 135
— Hugo Constantin	83
— Ib	22, 134

— Ib Knudsen (Barfod)	20
— Ida	54
— Ida Amalie, g. Hvass	23
— Ida Amalie, g. Munch	23
— Ida Margrethe Læssøe	55
— Immanuel	129
— Inge	84
— Ingeborg Ida Othilia	85
— Inger, g. Jessen	50
— Inger Ratjen	81
— Jannike, f. Bähr	58
— Jannike Cathrine	62
— Jens	23, 24
— Jens Magnus	49
— Jens Mikael	22
— Joachim Otto	127
— Johan	134
— Johan Frederik	63
— Johan Frederik Christian	133
— Johan Jakob	133
— Johan Nicolai v. Essen	60
— Johan Valentin	131
— Johan Vilhelm Falentin	129
— Johanne	84, 134
— Johanne, f. Fischer	63
— Johanne, f. Nielsen	81
— Johanne Dorthea	25, 35
— Johanne Dorthea, g. Crone	25
— Johanne Marie, f. Grauleff	87
— Johanne Marie Ulrikke, g. Nielsen	44
— Johanne Pernille, g. Hjort	131
— Johanne Sophie Amalie	26
— Johannes	134
— Johannes Helmuth	129
— John Sophus Theodor	83
— Jokum Vilhelm Anton	133
— Josias	22
— Juliane Eleonora, f. Lützhøft	76
— Juliane Louise Margarithe	127
— Julie, f. Hansen	134
— Jørgen	62
— Jørgen Andreas	55
— Jørgen Christian Læssøe	55

— Jørgen Johann	83
— Kaj Aage	78
— Kamma Harriet, f. Iwers	83
— Karen	23, 50
— Karen, f. v. Essen	58, 60
— Karen, f. Zuschlag	59
— Karen, g. Bøggild	49
— Karen Alberta	131
— Karen Christiansdatter, f. Morland	22
— Karen Morland, g. Bechmann	23
— Karen Morland, g. ¹ Fangel, g. ² Schyt	22
— Karen Petrine Julie Wiggers, g. ¹ Fog, g. ² Eggertsen	34
— Karen Zuschlag	59
— Karoline Amalie	95
— Karoline Christine Nikoline, g. Nyholm	78
— Kate Edith, f. Holm	86
— Ketty Elisa Caroline	82, 84
— Ketty Elise Caroline	84
— Kirsten	126
— Kirsten, g. Halby	50
— Kirsten Falck	39
— Kirstine, f. Cirtzau	58
— Knud Ratjen	80
— Knud Valdemar	55
— Kristen Ratjen	80
— Lars Peter (Per) Theofil	125
— Laura Caroline Sophie Petrea, g. Gøtzsche	95
— Laura Christine, g. Thayssen	52
— Laura Henriette Adelaide Christiane	75
— Laura Lucie (Andrea)	133
— Laurits	62
— Laurits Peter Voigt	37
— Lucie, g. Trane	62
— Ludvig Immanuel	130
— Ludvig Nikolai Møller	126
— Louise Christiane Møller	126
— Lis	134
— Liv	130
— Mabel Zcnia, f. Henningsen	83
— Magdalene, g. Tobiesen	63
— Magdalene, f. Wirth	58
— Magnus	37, 47
— Magnus Hugo	83

— Magnus Kruse	74, 82,	87
— Magnus Kruse Ratjen		78
— Marcus Giøe		23
— Maren, f. Bang		61
— Maren, f. Guldager		24
— Maren v. Essen, g. Holst		51
— Margrete Sophie Theodora		85
— Margrethe		42
— Margrethe, f. Andersen		84
— Margrethe Marie Juel		130
— Maric, f. Andersen		135
— Marie, f. Gjerp		130
— Marie, g. Wivet		64
— Marie Anna Birgitte, f. Kølle		134
— Marie Catharine, f. Hjorth		75
— Marie Cathrine		82
— Marie Charlotte Christiane		127
— Marie Christine, g. Dyssel		59
— Marie Elisabeth	34,	36
— Marie Frederikke Christine		135
— Marie Jensine, f. Brandt		37
— Marie Kirstine, f. Jensen		38
— Marie Kirstine Benzon, f. Hansen		26
— Marie Mathilde Otilia, f. Benzon		128
— Marie Vilhelmine		36
— Marie Vilhelmine Louise, f. Herløv		76
— Martha		63
— Martin Vilhelm		76
— Mary, f. Hansen		37
— Mathilde		42
— Mette Dorthea, f. Bech		132
— Mogens		125
— Mogens Johannes Herløv		76
— Morten Christian		27
— Morten Frederik		27
— Nancy Ottine Sophie		84
— Niels	62,	63
— Niels Aage		126
— Niels Christian		38
— Niels Christian Helmuth		128
— Nielsine Christensen, f. Müller		83
— Nielsine Margrethe, f. Møller		124
— Nicolai v. Essen	59,	62

— Nikolai Juel	130
— Nikoline, g. Rasmussen	48
— Nina	79
— Olaf Jacob	134
— Ole Thomas	37
— Olga, f. Bang	79
— Oluf	37
— Orla	86
— Othilia Heloise Marie	81
— Otto	37
— Ove Fabricius	61
— Ove v. Essen	61
— Ovidia Dorthea	61
— Paul Johan	47
— Paula	42
— Peder	128
— Peder Clausen	19
— Peter	77, 128
Peter Gustav Albert Marius	130
— Peter Hansen	128
— Petrine, f. Kjerulff	129
— Petrine Andresine, f. Carré	31
— Poul	42, 134
— Poul Abraham	43, 53
— Poul Herløv	76
— Poul Orla	86
— Poul Sophus	43
— Pouline	60
— Pouline, f. Rosenberg	60
— Pouline Abrahamine, g. Graac	30
— Preben	35, 42
— Rasmine Victorine Jacobine	134
— Rigmor Agnete Dina, f. Nielsen	126
— Rigmor Hertha	127
— Rigmor Wildt	76
— Sara, g. Bruun	24
— f. Schiönnig	59
— Sigurd Harald Læssøe	55
— Sille, f. Winther	63
— Sophie, f. Hansen	29
— Sophie, f. Priergaard	87
— Sophie Amalie, f. Nim	21
— Sophie Christiane Hansen	81, 87

— Sophie Harriet Elisabeth, f. Blichfeldt	85
— Sophie Margrethe, f. Hempel	25
— Sophie Marie	22
— Sophie Nikoline, g. Cramer	82
— Sophus	42
— Sophus Christian	27
— Sven	50
— Svend	36
— Svend Aage	125
Søren Hans Arendt	25
— Søren Hempel	27
— Teofilius Christian Møller	126
— Theodor	85
— Theodor Cæsar Emil	85
— Theodor Nicolai Ove	62
— Theofilius Eliesar Trolle	124
— Thomas	30, 34, 44, 47, 48
— Thomas Frits	36
— Thomas Herløv	36
— Thomas Laurits Henrik	38
— Thomas Nielsen	42
— Thora, f. Læssøe	54
— Thora Birgitte Charlotte	55
Thora Johanne Christine	75
— Thora Mathilde, f. Unmack	47
— Thora Vilhelmine Hermandine, f. Wiggers	34
— Thyra	125
Thyra Dagmar Juliane Margrete Kristine, f. Petersen	125
— Tove Ratjen	81
— Troels Victor	86
— Ulla	79
— Valborg, g. Petersen, g. Jensen	77
— Valborg Anna Amalie, f. Nielsen	39
— Vibcke	23
— Victor Henrik Valdemar	86
— Viggo Andreas	126
— Vilhelm Christian Frederik	85
— Vilhelm Ferdinand	130
— Vilhelmine	47
Vilhelmine Christiane Frederikke	85
— Vilhelmine Pouline	60
— Viveke, f. Sørensen	39
— Wencke, f. Grove	37

— Zidsel, f. Flensborg	127
Barfoed-Høj, Carl Johan	84
— — Grete	84
— — John Hugo	84
— — Erik	84
Barfoed-Müller, Aage	84
— — John	84
— — Poul Anker	84
— — Valdemar Laurentius	84
Barfood, Anna Margrethe, f. Starch	28
— Anne Marie, f. Brandt	132
— Birgitte Balslev	28
— Cathrine Marie	28
— Christen Hansen	66
— Christen Thomsen	28
— Christiane Elisabeth, f. Kruse	66
— Christiane Jacoba	28
— Christoffer	16
— Ellen Cathrine	66
— Else Cathrine, g. Pedersen	16, 64
— Frederikke	28
— Friderich	132
— Inger Kirstine, f. Kjersgaard	66
— Knud	17
— Margrethe	28
— Peder Vinding	17
— Susanne	28
— Søren	28
— Thomas Christensen	28, 56
— Truels	66
Barfoodt, Claus	16
— Marie, f. Kehnsin	16
Barfoth, Clautzs	10
— Christian (Barfoed)	132
— Hindric	13
Bech, Axel Jørgen	118
— Gustav	118
— Hilleborg Marie Skak, f. Barfod	118
— Niels Jørgen	118
Bechmann, Karen Morland, f. Barfoed	23
— Niels Kirchemore	23
Beckman, Egil	115
— Jørgen	115

— Mogens Frederik	115
— Sophus Peter	115
Boas, Kjeld	73
— Wilhelm	73
Bolting, Edle Katrine, f. Barfod	16
— Hans Hansen	16
Borch, Christen	55
— Helga Louise, f. Barfoed	55
Borgen, Andrine Thomasine, f. Barfoed	33
— Anna Marie Barfoed	33
— Eva	34
— Grethe Ebba Kirsten v. Liljenskjold	33
— Gunnar Emil Barfoed	33
— Harriet Mathilde, f. Møller	33
— Helge Vilhelm v. Liljenskjold	33
— Jenny, f. v. Halle	33
— Kay Vilhelm Barfoed	33
— Knud Barfoed	33
— Knud Mogens v. Halle	33
— Marie Tagea v. Liljenskjold	33
— Nina	33
— Olga, f. Splidsboel	33
— Poul Barfoed	33
— Svend Barfoed	33
— Vilhelm	34
— Vilhelm August	33
Brabrand, Ide Amalie, f. Barfod	21
— Mikael Jørgensen	21
Brask, Gunnar Juul	82
Brask, Palde Juul	82
— Tyge Juul	82
Brium	24
— Sara, f. Barfoed	24
Broholm	127
— Anna Cathrine, f. Barfoed	127
Buhl, Dagny Emilie, f. Barfoed	127
— Svend Nicolaj Peter	127
Bøggild, Adam Nicolai Peter Kruse	49
— Anne Marie	49
— Ellen, g. Hobolth	49
— Jørgen Kruse	49
— Karen, f. Barfoed	49
— Mogens	49

Christiansen, Amalie	19
— Christian	19
— Edvard	19
— Erik Christian Peter	119
— Jens	19
— Karl	19
— Muriel Vitta Rostrup	119
— Peter	19
— Søren	19
— Thomas	19
— Vibekke Agnes Rostrup	119
Christensen	60
— Astrid Prior, f. Barfod	121
— Edle Gottliebe, f. Barfod	60
— Ellen Nielsen, f. Barfod	91
— Erik	91
— Ewald	121
— Hans Ove Barfod	121
— Jens Ivar Barfod	92
— Knud Barfod	121
— Niels Kay Barfod	92
— Poul Inge Barfod	92
— Thomas Andreas Barfod	92
— Thorkil Barfod	121
la Cour, Agate Johanne Gote Birkedal, f. Barfod	101
— — Christine Charlotte Barfod, g. Fog-Petersen	112
— — Dan Barfod	111
— — Ellen Kirstine Poulsen Barfod, g. Overgaard	104
— — Else Annelise	112
— — Erik	112
— — Hulda Kristine Nielsen Birkedal, f. Barfod	110
— — Jørgen Carl	101
— — Karen Barfod	103
— — Karen Hulda Christine	112
— — Maren Anna Sophie, f. Momsen	112
— — Marie Barfod	104
— — Peter	69
— — Poul	110
— — Poul Frederik Barfod	112
— — Poul Fritz	112
la Cour Dornonville de, Aage Birkedal Barfod	113
— — — — Aase Barfod, g. Traustedt	103
— — — — Asbjørg, f. Nielsen	105

— — — — Ellen Annete	104
— — — — Ellen Barfod, g. Jørgensen	103
— — — — Ernst	33
— — — — Esther Charlotte	113
— — — — Gudrun Barfod	103
— — — — Gudrun Ostenfeld, f. Barfod	100, 102
— — — — Helen Rode	104
— — — — Helen Charlotte Margrete Anderson, f. Rode	103
— — — — Ingeborg Barfod, g. Halved	102
— — — — Inger	102
— — — — Inger Margrethe	113
— — — — Johannes	32
— — — — Jørgen Carl	104
— — — — Jørgen Carl Barfod	103
— — — — Kirsten Barfod	103
— — — — Kristine Charlotte Gote Birkedal, f. Barfod	112
— — — — Lars Frederik Barfod	101
— — — — Marie Louise Ottilia, f. Olsen	102
— — — — Martha	102
— — — — Niels Emil	105
— — — — Peter Holger Magarus Christian	112
— — — — Pierre	32
— — — — Poul	32
— — — — Poul Arvid	104
— — — — Poul Barfod	100, 102
— — — — Poul Frederik Barfod	113
— — — — Ricard	32
— — — — Thora Marie, f. Jensen	113
— — — — Torsten Barfod	103
— — — — Vagn	102
— — — — Vilhelm Birkedal Barfod	104
— — — — Vilhelm Rode	104
Cramer, Hans Christian	82
— Johanne Christiane, g. Brask	82
— Sophie Christiane Barfoed	82
— Sophie Nikoline, f. Barfoed	82
Crone, Hans Christian	25
— Johanne Dorthea, f. Barfoed	25
Dich, Grete	68
— Svend	68
— Svend Anton Secher	67
Dyssel, Arnold Christian	59
— Marie Christine, f. Barfoed	59

Eggertsen, Bodil	34
— Karen Petrine Julie Wiggers, f. Barfoed	34
— Kirsten	34
— Poul	34
— Viggo	34
Engelsen, Elisabeth, f. Barfod	100
— Hans Christian	100
Fangel, Jørgen Rasmussen	22
— Karen Morland, f. Barfoed	22
Fog, Christine Clausine, f. Barfoed	47
— Grete	34
— Jørgen Lemvigh	47
— Karen Petrine Julie Wiggers, f. Barfoed	34
— Laurits Bønnelycke	34
— Mogens	34
Fog-Petersen, Povl	112
Fosgraff, Karen Hansdatter, f. Barfod	18
— Thomas	18
Frantzen, Charles	73
— Ellen, g. Meister	73
— Minna	73
— Thorkild	73
Friis, Karen Lambertsdatter, f. Barfod	12
— Kristen Mortensen	12
Frølich, Einar Jacob Stampe	51
— Einar Jacob Lorentz Stampe	51
— Henrik Stampe	51
Gerlach, Emil	51
Getreuer, Christian Peter	57
Giøe, Ide Amalie, f. Barfod	21
— Jens Andersen	21
Graae, Gumme	30
— Pouline Abrahamine, f. Barfoed	30
Gøtzsche, Aksel Valdemar	96
— Ane, f. Petersen	97
— Anna	96
— Anna Charlotte	95, 96
— Carl Olaf	96
— Caroline Erasmine Margrete, g. Jensen	96
— Christian Carl	95, 96, 97
— Ellen Gudrun Valborg	96
— Georg Laurits	95
— Gerda Emilie	97

— Hans Marius Severin	97
— Helga Cecilie Kristine	96
— Henning Christoffer	96
— Henrik Frederik	96
— Inger Elisabeth	97
— Inger Marie Elisabeth	96
— Johanne	96
— Johanne, f. Hølgaard	96
— Laura	96
— Laura Caroline	97
— Laura Caroline Sophie Petrea	95
— Marike, f. Alsing	95
— Marie Elisabeth	97
— Niels Hølgaard	96
— Povl Ludvig Theodor	97
— Sigrid Johanne Margrete	96
— Vilhelm Emil	97
Halby, Kirsten, f. Barfoed	50
— Poul Knud	50
Halved, Ejlert	102
— Erik Dornonville de la Cour	102
— Inger Dornonville de la Cour	102
— Svend Dornonville de la Cour	102
Hansen, Anna, f. Pedersen	70
— Axel	71
— Carl Emil	138
— Christiane Emilie, f. Lønborg	71
— Elsabeth Marie	71
— Erik Barfoed	86
— Frants Peter Trolle Priergaard	69
— Frants Viggo Garde	70
— Fridolf	86
— Halvor	26
— Hans	69, 138
— Hans Mathiesen	136
— Henriette, g. Kann	138
— Inge Margrethe, g. Hansen	71
— Johan Frederik	71
— Julie	70
— Kirstine, g. Hansen	136
— Knud Axel Lønborg	71
— Marie, g. Husted	136
— Nicoline	70

— Solveig Barfoed	86
— Sophie Christiane (Barfoed), g. Barfoed	70
— Svend Martin Emanuel Garde	70
— Søren Georg Garde	70
— Thora	70
— Vibke Sara Sophie, f. Garde	70
— Vilhelmine, f. Kyhl	136
Harnisch, Elisabeth, g. Heerup	77
— Elna, f. Barfoed	77
— Heinrich Julius Evald	77
— Ingeborg Frederikke Augusta, f. Pedersen	77
Hauge, Christian Nygaard	92
— Inge Merete	92
Hempel, Andrea Mathilde, f. Barfoed	27
— Elisabeth	26
— Frederikke Cathrine, f. Barfoed	25
— Johanne Sophie	25
— Søren	25
Hempel-Hansen, Axel	26
— — Frederikke	26
— — Søren	27
Hempel-Jørgensen, Aage	26
— — Frederik	26
— — Eiler	26
— — Johannes	26
— — Preben Søren	26
Heerup, Grethe	77
— Janus	77
— Karen	77
Hjort, Johanne Pernille, f. Barfoed	131
— Johannes Christian (Heboe)	131
— Marie Kirstine, f. Barfod	57
— Mathias Hansen	57
Hobolth, Ejnar	49
— Inger	49
— Lars Ammitzbøll	49
Hof, Laurits Andersen	10
— Maren Madsdatter, f. Barfod	10
Holmstrup, Louise Johanne Fogh, f. Barfod	124
— Poul	124
Holst, Christian Balthazar Porth	51
— Maren v. Essen, f. Barfoed	51
Husted	136

— Emilie	136
— Kasper	136
Hvass, Ida Amalie, f. Barfod	23
— Thomas	23
Høgdall, Gerda	109
— Judith Dagmar Barfod	109
— Niels Anton	109
— Ruth Fredborg Barfred, f. Barfod	109
— Vibeke Barfod	109
Høj, Johanne, f. Barfod	84
— Rasmus Johannes	84
Irgens, Bagge Andreas Mørup	137
— Bodil Johanne Jessie	137
— Erik Vilhelm	137
— Johanne Magdalene, f. Barfod	137
Jensen, Aage Lønborg	72
— Agnes Valborg Lønborg	73
— Aksel Gøtzsche	96
— Andreas Christian Gøtzsche	96
— Anna Lønborg, g. v. Arenstorff	73
— Charlotte Lønborg, g. Petersen	73
— Christian Carl Gøtzsche	96
— Ditlev Ludvig Gøtzsche	96
— Dorothea, f. Baumann	72
— Ellen Lønborg	73
— Fritz	72, 73
— Georg Kragh	73
— Harald Christian	72
— Haral Lønborg	73
— Inga, f. Jensen	73
— Inga Lønborg, g. Boas	73
— Ingeborg, g. Frantzen	73
— Inger Jakobsdatter, f. Barfod	13
— Johanne Lønborg, g. Jensen	73
— Johannes Gøtzsche	96
— Knud Lønborg	73
— Laura Caroline Sophie Petrea Gøtzsche	96
— Lone Andrea	72
— Magnus	73
— Magnus Lønborg	73
— Margrethe Lønborg; g. Marstrand	72
— Niels Christian	78
— Peder	13

— Poul Lønborg	72
— Poul Valdemar	96
— Poula	73
— Tom Lønborg	73
— Valborg, f. Barfod, g. ¹ Petersen, g. ² Jensen	77
— Valdemar Gøtzsche	96
— Viggo Gøtzsche	96
Jespersen, Anna, f. Barfoed	35
— Anna Margrethe	35
— Eva Andrine	35
— Gerda Barfoed, g. Undén	35
— Gudrun Barfoed, g. Rønne	35
— Johan Peter	35
Jessen, Carl Ulrik	50
— Inger, f. Barfoed	50
— Johannes Hartwig	50
Jørgensen, Ejgil	25
— Gjertrud Lauritsdatter, f. Barfod	11
— Hans	103
— Jørgen	11
— Jørgen Preben Dornonville de la Cour	103
Kamp, Dorthea Cathrine, g. Getreuer	56
— Dorthea Margrethe, f. Barfod	56
— Niels Regnholtzen	56
Kann, Carl	106
— Else Agnes	106
— Ernst	106
— Ernst Christian	106
— Ragnhild Barfred, f. Barfod	106
— Sophus	106
Kjelboe, Anders Nielsen	18
— Sille Nielsdatter, f. Barfod	18
Kjørholt, Katrine Christiansdatter, f. Barfod	19
— Maren Nielsdatter, f. Barfod	18
— Ole Christensen	18
Knudsen, Johanne, f. Barfod	11
— Per	11
Kofoed, Axcl Pascolari	40
— Harriet Pascolari	40
Krabbe, Gregers Iversen	12
— Karen Lambertsdatter, f. Barfod	12
Kristensen, Goridt, f. Barfod	11
— Thomas	11

Langkile, Ole Simensen	18
— Sille Marie, f. Barfod	18
Lavlund, Christiane Elise, f. Barfod	131
— Rasmus	131
Leth, Poul	68
Lindegaard, Carl Gustav Romshart	48
— Paul	48
Lindou, Peter v.	64
Lapdrup, Svend Jensen	137
Lundquist, Carl	45
— Jens	45
— Marie Cecilie	45
Lønborg, Adolf Christian Barfoed	70
— Agnes Marie, f. Petersen	71
— Andrea Petrine, g. Jensen	72
— Anna Augusta Frederikke, g. Nielsen	72
— Anna Katrine Cecilie	74
— Augusta	70
— Charlotte, g. Jensen	72
— Christiane Emilie, g. Hansen	71
— Conradine, f. Hansen	70
— Diderik Bech	70
— Elise	70
— Elise Marie Cathrine, g. Østergaard	70
— Flemming	71
— Hans Jørgen	71
— Harald Magnus Diderich	71
— Helmer	71
— Iris Helen, g. Springfieldt	71
— Johanne Caroline (Cani) Augusta, g. Westergaard	71
— Jørgen	71
— Marie Frederikke Charlotte, g. Barfod	71, 89
— Nanna Conradine, g. ¹ Nielsen, g. ² Reimer	72
— Peter Andreas	70
— Poul Emilius Valdemar Hansen	71
— Poula, f. Rubin	71
— Pouline Sophie	72
— Ruth	71
— Signe, f. Kjellberg	71
— Theodora	71
— Theodora Nicoline	72
Madsen, Adele	45
— Adolf	45

— Anna Poula	46
— Else Kirstine	46
— Sven Peter	46
— Gudrun Elvira	46
— Gunnar	46
— Harald	45
— Johanne Christine	46
— Johannes	46
— Karl Erling	46
— Laura Margrete, f. Hansen	46
— Laurits Marius	45
— Margrethe, g. Secher	46
— Marie Jensine, f. Beck	46
— Nikolaj	46
Marstrand, Jacob Nicolaj	72
Martinussen, Anna Henriette Emilie, f. Barfoed	85
— Doris Sophie Barfoed	86
— Ellen Margrethe Barfoed, g. Hansen	86
— Inger Marie Barfoed	86
— Valdemar	85
Meister	73
Meldal, Agnes Johanne, g. Kofoed	40
— Carsten Thomas	40
— Christoffer	40
— Elisabeth, f. Barfoed	40
— Elisabeth, g. Balslev	40
— Elsa Marie	40
— Even Christoffer	40
— Even Theodor Edvard	40
— Inger Margrethe	40
— Marie Elisabeth, g. Nielsen	40
— Martina, f. Malmquist	40
— Thækla, f. Hallesen	40
Milling, Andreas	68
Morsing, Karen Poulsdatter, f. Barfod	12
— Mads Mortensen	12
Munch, Aage	68
— Ida Amalie, f. Barfoed	23
— Morten	23
Møller	128
— Axel Langhoff Barfoed	47
— Catharine Hødevig	47
— Cathrine Elisabeth, f. Barfoed	46

— Christen Barfoed	47
— Christian	126
— Ejnar Barfoed	47
— Ellen Barfoed	47
— Ellen Henny, f. Barfoed	126
— Elizabeth Catharine	47
— Jørgen Prærgaard	68
— Laura Cathrine, f. Oberg	47
— Laurits Langhoff	46
— Magdalene, f. Bøje	47
— Marie Cecilie Barfoed	47
— Poul	127
— Svend Clement Priergaard	68
— Thomas Barfoed	47
— Vibekk Juliane	47
Müller, Anna Sophie, f. Barfod	21
— Nielsine Christensen, f. Barfoed	83
— Søren	21
— Valdemar Laurentius	84
Niels	14
Nielsen, Anna, g. Lundquist	45
— Anne Clausdatter, f. Barfod	14
— Arne	72
— Bodil	72
— Carl Adolf	44
— Christian Frederik	40
— Christine Elisabeth, g. Thorbeck	44
— Elise Kirstine, f. Jelstrup	46
— Else Frederikke, g. Dich	67
— Erik Frederik	72
— Even	45
— Even Thomas	46
— Falmer	72
— Hans Oluf	69
— Harald	72
— Ingeborg	68
— Ingeborg, g. Thorbeck	45
— Ingeborg Johanne Margrethe, f. Jessen	45
— Inger Johanne	72
— Ivar	14
— Johanne Marie Ulrikke, f. Barfoed	44
— Johanncs	45
— Johannes Priergaard	67

— Kaj Thomas	68
— Karen	67
— Knud	68
— Nis	14
— Ove	72
— Peter Henrik	67
— Poul	68
— Poul Richardt Priergaard	69
— Pouline Rasmine, g. Madsen	45
— Ruth Priergaard	69
Nyholm, Axel Holger	78
— Christoffer Vørnfeldt	78
— Grethe	78
— Karoline Christine Nikoline, f. Barfoed	78
Nørredam, Frederik	119
— Grethe	119
Olufsen, Apollonia Jakobsdatter, f. Barfod	13
— Stefan	13
Ott, Munat William	124
— Tove Fogh, f. Barfod	124
Overgaard, Agnete la Cour	104
— Ellen	104
— Johannes	104
— Karen	104
— Kirsten	104
— Nikolaj	104
Pedersen, Anna Katinka Barfod	115
— Carlo	77
— Else Cathrine, f. Barfood	64
— Hans	64
— Inger Barfod	115
— Inger Harnisch	77
— Jens	65
— Laurie Barfod, g. Beckmann	115
— Niels	64
— Peter	64
— Peter Mikael Laurentius	115
— Petra Laurie Katinka, f. Barfod	115
Pelsner	127
Petersen, Aage	68
— Aase	68
— Anna Gertrud Barfod	121
— Anna Margrethe Barfod	121

— Asta, f. Dalsgaard	121
— Carl Frederik	78
— Clemens	120
— Clemens Benjamin Barfod	120
— Edith Caroline Amalie	68
— Frederikke Anna Gertrud Thomsen, f. Barfod	120
— Gertrud Barfod	120
— Grethe Cramer	74
— Gudrun Magna	68
— Inge Augusta	68
— Jakob Christoffer	68
— Johanne Kirstine Barfod	120
— Johanne Louise, g. Milling	68
— Johannes Cramer	73
— Jørgen Barfod	121
— Karen	44
— Karen Elisabeth	68
— Knud Cramer	73
— Niels Immanuel Barfod	120, 124
— Søren	44
— Tove Fogh, f. Barfod	124
— Valborg, f. Barfod	77
— Viggo	44
— Vitus	68
Polandt	21
— Mette Cathrine, f. Barfod	21
Prieraard, Aasc	69
— Alfred	68
— Amalie, g. Leth	68
— Amalie Elise	67
— Anna Dorthea Elisabeth, g. la Cour	69
— Anna Sofie, f. Heerfordt	67
— Anna Sofie Andrea, f. Reuther	69
— Augusta, g. Petersen	68
— Bolette Nielsine, f. Tvenstrup	69
— Carl Christian Olaf	69
— Carl Gustav Christian	69
— Carl Gustav Christian Nerenz	67
— Christian Johannes Barfoed	68
— Christiane (Elisabeth), g. Barfoed	69
— Conrad Severin	69
— Elisabeth Marie, g. Nielsen	67
— Else Cathrine Dorothea, f. Barfoed	67

— Frederikke Pouline, g. Lønborg	70
— Grethe	69
— Inger Marie Christiane, g. Nielsen	69
— Jakob Nicolaj Trolle	69
— Johanne, g. Møller	68
— Johanne Catharine, f. Ebbesen	68
— Johannes Peder Diderich	67
— Laura Ebba	69
— Laura Helene Sofie	69
— Magdalene Elisabeth, f. Diedrichsen	67
— Mette Nielsen	68
— Nicoline, g. Hansen	69
— Niels	68, 69
— Olivia, f. Kragh	68
— Peter Thorkild	68
— Peter Trolle	67
— Rasmine Caroline, f. Diderichsen	67
— Rigmor Anna Johanne	69
— Sophie, g. Barfoed	74
— Søren Laurits	69
Plenge, Vilhelm	119
Rambøll, Bodil	45
— Børge Johannes	45
— Johannes	44
Rasmussen, Bodil Prior, f. Barfoed	121
— Christiane, f. Barfoed	30
— Jakob	19
— Maren, f. Barfod	15
— Mikael Andreas Loppenau	122
— Nikoline, f. Barfoed	48
— Oskar Loppenau	122
— Otto	15
— Peter	48
— Rasmus Peter	30
— Valborg, f. Barfod	19
Reimer, Ludvig	72
Rohrdanz, Anna Cathrine, f. Barfoed	48
— Carl Heinrich Albert	48
— Gerda Thora	48
— Poul Holger	48
Rostrup, Aage Barfoed	119
— Aase Barfoed, g. Christiansen	119
— Anna Cathrine, f. Jensen	119

— Asmund	119
— Bodil Barfod	118
— Egil Barfod	118
— Ellen Henriette Marie, f. Rovsing	119
— Haavard	119
— Ib Barfod	119
— Inga Barfod	119
— Oda Ingeborg Alexandra, f. Clausen	119
— Randi Barfod, g. ¹ Nørredam, g. ² Plenge	119
— Svend Barfod	118
— Søren Kaspar Villiam	118
— Vitta Kristiane, f. Barfod	118
Rønne, Ole	35
— Peder Madsen	35
— Paul Mogens	35
Schytte, Frederik	22
— Karen Morland, f. Barfoed	22
Secher, Anne Marie Mørck	46
— Bent Laurids	46
— Hanne Edel	46
— Jørgen Mørck Napoleon	46
— Svend Theodor	46
Seelandt	21
— Mette Cathrine, f. Barfod	21
Shested, Andreas Michael Magnus Steen v.	39
— Birthé Christine	40
— Eleonore Christine Falck, f. Barfoed	39
— Elisabeth v.	40
— Jørgen Michael	40
Sick, Ellen Margrethe	80
— Ellen Margrethe Ratjen, f. Barfoed	80
— Johannes Henrik	80
Smith, Edle Dorthea, f. Barfoed	58
— Peter	59
Sodemann, Anna Katinka Barfod Pedersen	114
— Christian Frants Henrik	114
— Inger Marie, f. Barfod	114
Springfeldt, Bengt Daniel	71
— Ingrid Elisabeth	71
— Per Ake	71
— Sven	71
Sønderby, Ellen Margrete, g. Hauge	92
— Ingc Nielsen, f. Barfod	92

— Ingrid	92
— Knud	92
— Niels Christian	92
— Niels Christian Barfod	92
Tams, Laurits Nielsen	57
— Marie Kirstine, f. Barfod	57
Terkelsen, Anna Emilie, f. Barfod	137
— Edit Gudrun	137
— Ellen Johanne	137
— Gerda Ellinor, g. Lopstrup	137
— Ingrid Eline Kann	137
— Peter Jensen	137
Thayssen, Anna Catharina	52
— Anna Harriet	52
— Anna Laura Helene, g. Wilhjelm	53
— Anna Louise	53
— Axel	52
— Caroline Margrethe Harriet Kjelgaard, f. Nielsen	52
— Elly Cohr, f. Nielsen	52
— Erik Christian	52
— Frederikke Christine Henriette, f. Gregersen	52
— Johannes	53
— Jytte	53
— Jørgen	53
— Karen Hilderup, f. Jørgensen	52
— Laura	52
— Laura Christine, f. Barfoed	52
— Ove	52
— Peter	52
— Peter Frederik	52
— Viggo Erik	52
Thorbeck, Aage Sørensen	44
— Anna Margrethe	44
— Anna Margrethe, f. Hansen	44
— Ebba	44
— Ebba Sørensen, g. Rambell	44
— Ejnar Sørensen	44
— Erik	44
— Esther	45
— Even	45
— Grethe	44
— Harriet	45
— Ida Amalie, g. Haurowitz	44

— Ingeborg, f. Nielsen	45
— Ingeborg Sørensen, g. Petersen	44
— Johannes	45
— Kirsten Vilhelmine, f. Svendsen	45
— Kristian Kresten Andersen Sørensen	44
— Mogens	45
— Niels	45
— Ole	45
— Sven Sørensen	45
— Svend Aage	44
— Viggo	45
Thrane, Mads Bertelsen	15
— Maren, f. Barfod	15
Thrigc, Anna Cathrine	50
— Annine Florence, f. Holrosgd	51
— Betty, f. Barfoed	50
— Betty Elisabeth	51
— Carl Mathias	51
— Edith, g. Frølich	51
— Ella Betty	51
— Harald	51
— Ingeborg, f. Rasmussen	51
— Johannes	51
— Johannes Magnus	51
— Johannes Theodor	51
— Karen, g. Gerlach	51
— Karen Margrethe, f. Klixbüll	51
— Mathilde Cathrine	51
— Thomas Barfoed	50, 51
Tobiesen, Christen	63
— Magdalene, f. Barfoed	63
Trane, Lucie, f. Barfoed	62
— Mads	62
Traustadt, Birgitte	103
— Erling	103
— Poul Henning	103
Turrimontan, Herman Hansen	20
— Margrethe, f. Barfod	20
Undén, Inger	35
— Johan Erik	35
— Johannes Magnus	35
— Johannes Mogens	35
— Siri	35

Wedel, Birgitte Cathrine, f. Barfoed	31
— Christian Ludvig	31
— Christine Elisabeth	31
— Jørgine Christine, f. Boye	31
— Peter August	31
— Thomas Bernhard	31
Wedseltoft, Catharine	32
— Christen Barfoed	32
— Christine, f. Barfoed	32
— Dorthea Elisabeth, g. Dornonville de la Cour	32
— Erik	32
— Erik Ulrick	32
— Ernst Friedlieb	32
— Jasabella, f. Sutherland	32
— Kirsten	32
— Olaf	32
— Poul	32
— Poula Ulricha, f. Østerbye	32
— Simon Jørgen	32
— Thomas August Johannes	32
— Ulla	32
Wegener, Hans Ernst Daniel	41
— Johan Elias	41
— Kristine Annette	41
— Mathie Kristine Malvine	41
— Rethé Marie	41
— Sunc Nikolaj	41
Westergaard, Emil	71
— Eileen Muriel Kate Lønborg	72
Wildt, Axel	76
— Jytte	77
— Rigmor, f. Barfoed	76
Wilhjelm, Agnete Harriet	53
— Axel Erik	53
— Esther Elisabeth	53
— Frits Severin	53
Wivet, Marie, f. Barfoed	64
— Nicolai	64
Østergaard, C.	70
— Carl Gustav	70