



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Richardt & Secher,
Herregaarden
Dronninggaard

i Sjælland
1861.





F. Richardt del. Nordahl Grove & Kittendorff lith.

C.A. Reitzel^o Forlag

L.W. Tegner & Kittendorff^o Hb. Inst

DRONNINGGAARD

i Sølland.

DRONNINGGAARD

i Sælland.



Ved den skønne Fure-Øs ligger Herregaarden Dronninggaard i Kjøbenhavns Amts nordre Birk og Søllerød Sogn omtrent to Mile nord for Kjøbenhavn. Denne Gaard har faaet sit Navn efter Frederik den tredies Dronning Sofie Amalie, som fik den til Livsøje. I Januar 1662 udstædte Kongen i denne Anledning en Befaling til Ejler Holk, Lensmand paa Kronborg, at han af de Venet underliggende Skove skulde lade udvise til Dronninggaardens Bygning en Del af det Lommer, som var faldet ned paa Jorden, og lade det føre did ved Kronborgs og Hørsholms Bønder. Efter Dronningens Død 1685 tilhørte Gaarden atter Kronen i en lang Aarrække indtil 1772, da Christian den syvende skjenkede den til Gehejmeraad og Kammerherre Wilhelm Ditlev Werner v. Staffeldt. Denne ejede Gaarden ikkun 4 Aar, da han 1776 afskændte den for 17,000 Rdlr. d. R. til Ole Svendsen, Jorpagter paa Brede. Allerede 1781 stiftede den atter Ejer, da den blev solgt for 18,500 Rdlr. d. R. Kjøberen var Agent, senere Etatsraad Frederik de Coninck, Groeserer i Kjøbenhavn. Denne Mand, der under den amerikanske UafhængighedsKrig lagde Grundvolden til sin store Rigdom, anvendte mange Penge for at gjøre

Dronninggaard til et stolt Herresæde. Den smukke Bygning, Sofie Amalie i sin Tid havde opført, var nu bleven meget forfalden. Den blev nedreven, og paa en Bynt, der strækker sig ud i Fure-Øs, opførte de Coninck en storartet Hovedbygning paa 3 Etager og nær ved Kongevejen den smukke Villa Frederikslund for sin ældste Søn Frederik. I de af ham indrettede store Parkanlæg plantede han en hel Mængde af de sjældneste og kostbareste Træer, indrettede en Dyrehave, i hvilken han iblandt andre Dyr ogsaa holdt en Flok Antiloper; ligeledes opførte han mange Lyshuse og oprejste en Del Mindestøtter. Af al denne Herlighed er der endnu kun tilbage en Grotte af Drypsten i Frederikslunds Lyshov og nogle Mindestøtter, af hvilke en har en lang fransk Indskrift paa Vers, hvis Forfatter skal være Ludvig Philip, der som Hertug af Orleans under sin Landsflygtighed i nogen Tid skal have opholdt sig paa Dronninggaard. Efter i en Del Aar at have anvendt store Summer paa Gaardens Forstjænnelse, overdrog Etatsraad de Coninck den i Aaret 1809 til sin oven nævnte Søn Charles Louis Frederik de Coninck, hollandsk Konsul i Kjøbenhavn, for 80,000 Rdlr. Under den ulykkelige Krig med England mistede denne ligesom

DRONNINGGAARD

i Sølland.

saar mange andre danske Kjøbmænd en meget stor Del af sin Formue, og da hertil kom de for Landmanden sorgelige Forhold, maatte han 1822 forlade den fæderne Ejendom, som nu for nogen Tid kom i en Lysters Hænder.

Den rige hamborgske Grosserer og Senator Gottlieb Jenisch kjøbte da Dronninggaard for 50,000 Rdlr. og havde den til 1845, da han solgte den til Kammerherre Hofjægermester R. Fønss, tidligere Ejer af Søbygaard i Fyn. Han solgte Dronninggaard 1853 til Proprietær H. Hansen af Allestrup. Denne Mand fik i Aaret 1858 Indenrigsministeriets Tilladelse til at udstykke Ejendommen i 3 Dele: Frederikslund med omtr. 300 Tønder Land Ager, Eng

og Skov, Dronninggaard Ladegaard med omtr. 300 Tønder Land Ager og Eng og Næsset med 120 Tønder Land, mest Skov. Efter Hansens Død bleve Frederikslund og Næsset 1860 solgte til Etatsraad Nyholm til Baggesvogn, der senere ogsaa har kjøbt Dronninggaard Ladegaard, saa at den hele Ejendom nu atter er samlet. Ret til Fiskeriet i Halvdelen af Fure-Sø, der er berømt for sin store Rigdom paa udmærkede Fisk, følger med Gaarden.

Det hele Areal af Ager, Eng og Skov er 711 Tønder Land, og Hartkornet er omtrent 36 Tønder.





DIS-Danmark



1 0 8 6 0 7