



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Richardt & Secher,
Herregården
Eriksholm
i Sjælland
1864.



Eriksholm.



Bed en Arm af Isefjorden, hvis Vandt næsten berøre Gaardens Have og en Del af dens Border og Skove, ligger Herregården Eriksholm i Agerup Sogn, Mørkøse Herred og Holbæk Amt. Gaardens Beliggenhed er smuk, hvilket især er en Følge af denne Havets Nærhed.

Gaarden har efterhaanden faaet sin nuværende Størrelse ved Nedlæggelsen af Bondebhen Eriksholm og ved Foreningen af de to Hovedgaarde Torupgaard, der oprindelig laa i Grandløse Sogn, og Binderupgaard; den sidstnævnte findes endnu paa en af Eriksholms Marker. Som Ejer af Torupgaard nævnes i Aaret 1539 Trud Ulfstand; senere tilhørte Gaarden den tyske Slægt Pax, hvis Navn i Danmark forandredes til Pach eller Pax. Bindorp eller Binderupgaard er meget gammel og tilhørte 1399 Henrik Jensen og 1404 Peder Jensen. 1573 blev den af Bjørn Andersen til Stenalt, hvis Hustrus Fru Karen Friis's Gaard den var, bortbryttet til Kongen, som derpaa 1585 solgte den ved Magestiftet til Mads Eriksen Bassyrdb til Søgaard. Denne fil ved Magestiftet foruden Binderup Hovedgaard 12 Bindergaarde i Binderup By, 2 Gaarde i Arnalke, ligeledes i Agerup Sogn, 1 Gaard i Tipperup i Grandløse Sogn m. m. Han var gift med Fru Ellen Ulfeld og levede endnu 1599. Efter ham tilhørte Gaarden hans Søn Erik Madsen, der Aar 1605 ved Magestiftet med Kronen fil en Del Gods i Skullev Sogn, Horns Herred og 7 Gaarde i Tipperup og Vipperød. Navnet Eriksholm har Binderup paa denne Tid faaet; thi Erik Bassyrdb striver sig 1610 til Eriksholm. Ved Skjøde af Morten Pax til Kønigholm (i Kynby Sogn, senere lagt under Svanholm) fil han dette Aar noget Gods i Markedslev i Hørby Sogn, Tusse Herred, 1 Gaard i Østrup i Tostrup Sogn, Mørkøse Herred, og Toftetur Mølle i Harrested Sogn, Ringsted Herred. Nærværende ved denne Lejlighed var Morten Pax's Broder Mogens Pax til Torup. Den sidst nævnte var født 1577, blev 1624 Lænsmand paa Roskildegaard og 1627 paa Holbæk Slot og døde 1642. Erik Madsen Bassyrdb døde omrent 1615; i dette Aar udstede næmlig Ejeld Brokkenhus til Verbael (i Tørrild Herred, Hør-

Sogn) paa sin Hustrus Begne Kvittering for alt det Løsøre, der tilkom hende efter Erik Bassyrdb. Bed at gaa i Borgen for Erik Pedersen Bille til Svanholm og for flere andre havde han paadraget sig en stor Gæld. Efter hans Død udvirkede hans Enke 1625 hos den udvalgte Kong Christian, der i sin Faders Fraværelse under Trediveaarskrigen forestod Statsstyrelsen, at alle de, der havde slige „Forloftnings-Breve“, skulde mælde sig inden Aar og Dag. Erik Bassyrdb's Enke Fru Karen Pax ejede Eriksholm efter ham og skjødebe 1616 sit Gods i Løve Herred til Christian Friis til Kragerup. Hun var Søster til Morten og Mogens Pax og Datter af Christoffer Pax til Torup og Fru Sofie Galt.

Efter hendes Død uden Livsarvinge kom Eriksholm til den yngre Christoffer Pax, der ligesom hans Fader og Bedstefader ejede Torup; han var Søn af Mogens Pax og dennes første Hustru Fru Sofie Glambek, der døde 1620 efter elleve Aars Egteskab i en Alder af 42 Aar. Han var desuden Herre til Stensballegaard. Aar 1626 havde hans Fader giftet sig med Fru Birte Mund, og med denne sin Stifmoder skiftede han Aar 1642. Han udredede da hendes Morgengave paa 2,000 Rdlr., og hun udlagde ham al sin Del i Eriksholm og Torup. Løsøret deltes i to lige Dele; men Bhgningerne paa disse to Gaarde og den Gaard, salig Fru Karen Pax tilforn aatte i Kjøbenhavn, skulde Stifsonnen ene beholde, Stifmoderen derimod have Gaarden og Boderne i Roskilde. De ubestaaende Netskrab skiftedes derpaa, og hver fil heraf det halve; dog undtoges, hvad Sønnen havde shyldt sin Fader, da dette ej vedkøm Fruen; dennes eget Jordegods skulde Sønnen heller ingen Del have i; men Gælden og Lenenes Regnskaber skulde han alene svare til. Begravelsesudgifterne delte de. Af „særdeles sønlig Affektion“ skænkede han sin Stifmoder 2,000 Rdlr. Ved dette Skifte vare Henrik Ramel til Bækkeskov, Hovmester for Sorø Akademii og Besalingsmand paa Børglum Kloster, og Fru Birtes Broder Henrik Mund til Serridslevgaard nærværende. Efter sin Moder havde Christoffer Pax arvet Herregården Raast (i Rim Herred, Hviring Sogn),

Eriksholm.



og under et Ophold paa denne Gaard kom han 1651 paa en brab og volsom Maade ud af Verden, i det en Student Christoffer Clemensen paa Snigmordervis ihjelfjod ham. I December 1652 fil hans Enke Fru Hilleborg Bille, Datter af Holger Bille til Højbygaard (paa Laaland) og Fru Anne Juel, kongeligt Paabud udstedt til alle Lensemaend i Norge om at efterspore Morderen, da det Rygte havde udbredt sig, at han opholdt sig der. ogsaa Christoffer Pax var ligesom hans Farer og Bedstefader Hovedsmann paa Holbæk Slot. — Den sidste af Slægten Pax, der ejede Eriksholm og Torup, var hans Søn Holger Pax, som ifkun var tre Aar gammel, da han mistede sin Farer. Hans Værge var Jørgen Juel, som i Aaret 1663 overdrog begge Gaardene i Forpagtning paa fem Aar til Jørgen Eggers. Allerede Aaret efter opstod der imidlertid Strid imellem Forpagteren og den unge Herremand. Kongen udnevnte da Jørgen Rosenkrands, Otte Skeel, Herman Schröder og Klavs Paulsen til Boldgiftsmaend, og disse fil afsluttet et Forlig paa de Vilkaar, at Forpagteren skulde beholde Gaarden ifkun i to Aar i det hele indtil 1ste Maj 1665 med hele Hoveriet og alt Landgildekorn, dog at ingen Bonde skulde høje mere end tre lange og fire sorte Egter og ingen længer end til Kalundborg eller Kjøge. I aarlig Afgift skulde han svare 1,000 Rdlr. (d. e. Specier); men Skatterne skulde være ham uvedkommende. Holger Pax og hans Moder skulde beholde Børrelser i det store Hus paa Torupgaard med Staldrum til 4 Heste og 4 Læs Hø til hver Hest, dog imod en Godtgjørelse af $\frac{1}{2}$ Daler for hvert Læs. I September 1678 fil Holger Pax af Kronen Skjøde paa Hærligheds- og Kalbsretten til Grandløse og Lagerup Kirker, dog med Kronens Forbehold af Indløsningsretten. Hans Hustru var Fru Elisabeth Bille, Datter af Knud Bille til Skjerrilbgaard og Fru Mette Gyldenstjerne. Han døde 1698. Med sin Familie fandt han det sidste hvilested i Holbæk Kirke, som desaarsag fil 500 Rdlr.

Sine to fædrene Gaarde havde han allerede 1682 afhændet til den navnkundige Admiral Hr. Niels Juel. Denne fil 1689 af Regeringen Tilladelse til at lægge Torup under Eriksholms Hovedgaardstaxt, hvorefter hin Gaard vist nok snart er blevet nedbrudt. Efter Admirals Død 1697 ejede hans Enke Fru Margrete Ulfeld Eriksholm indtil sin Hedengang i Aaret 1702 og efterlod Gaarden til sin Datter Fru Bibeke Juel, Enke efter Admiral

Christian Bjelle til Edelgave, og hendes anden Mand Generalleutenant Gregers Juel til Nastrup, som hun havde øgtet 1701; han forsøgte Godset. Ved hans dødelige Afgang 1731 arvede Sønnen Kammerherre Peder Juel Eriksholm, som han forsøgte ved Kjøbet af Merløse Kirke og forskjønnede ved Anlægget af en smuk Have. En af Godsets ulykkelige Bønder, der var blevet dømt til at have sit Heste forbrudt og arbejde ti Aar i Færn i Kastellet, bad 1751, efter at have gaaet der tre Aar, om at faa sin Frihed og komme hjem til Godset igjen, i det han „lovede Forbedring“. Efter Godsejerens Indstilling samlykte Regeringen heri. Han solgte Gaarden 1752 til Justitsraad, senere Konferensraad og Højestestersassessor Hans Diderik de Brinck-Seidelin, der samme Aar var optagen i Adelsstanden. Hans Forældre vare den som dansk Legationspræst i London bekjendte Iver Brinck, senere Provst og Sognepræst ved Holmens Kirke, og Sofie de Seidelin. Eriksholm og den dermed forbundne Holbæk Slots Labegaard udgjorde 800 Tdr. Hartkorn i alt, og Kjøbesummen var 70,000 Rdlr. d. K. Kjøberen oprettede af disse sine Gobser og Hagedstedgaard et Stamhus, hvorfra den sidst nævnte Gaard imidlertid allerede bortslogtes 1769. Aaret efter døde han, og hans Søn Landsdommer Hans de Brinck-Seidelin arvede Stamhuset, men satte 1809 en Fideikommis-Kapital i Steden. Efter hans Død kjøbtes Gaarden 1824 af Statsminister Kaas, som allerede 1825 solgte den for 75,000 Rdlr. til Landsoverretsassessor Etatsraad H. C. Jacobsen. Efter hans og hans Hustrus Død overtoges Gaarden 1857 af den nuværende Ejér Kammerherre Holstein.

Stuehuset, en grundmuret to Etages Bygning med to Sidefløje, er opført 1788 af H. de Brinck-Seidelin. En ældre Lade er bygget af Gregers Juel Aar 1709, og en Forpagterbolig og Mejeribygning 1847. Haven, der er anlagt haade i fransk og engelsk Stil, udgør omrent 20 Tdr. Land.

Til Hovegaarden hører et Gladeindhold af omrent 700 Tdr. Land Ager og Eng, med Hartkorn 90 Tdr. 7 Skpr. - Fdl. 2½ Alb. Skovene ere omrent 500 Tdr. Land store med 16 Tdr. 2 Skpr. Skovstykke, Hæstegodset, som 1853, da Salget deraf til Selvejendom begyndte, udgjorde 203 Tdr. - Skpr. 1 Fdl. 1½ Alb., er nu ifkun 74 Tdr. - Skpr. 3 Fdl. 2¾ Alb. Til Godset hører Lagerup Kirke med 176 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdl. 2¾ Alb. Tiende hørende og 26 Tdr. matrikuleret Tiende-Hartkorn.



The background of the image is a dark, marbled paper with a complex, organic pattern of black, red, and goldish-yellow colors. The pattern consists of irregular, wavy shapes that resemble veins or cells, creating a textured, biological appearance.

DIS-Danmark



1 0 8 6 2 0