



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Richardt & Secher,
Herregaarden
Holbækgaard
i Jylland
1862.





F. Richard del. Nerdahl Gravet & Kittendorff lith.

C. A. Reitzel's Forlag,

I W Teigner & Kittendorff lith. Inst

HOLBAEKGAARD

i Jylland.

HOLBÆKGAARD

i Jylland.



I den nordlige Del af Nogssø Herred, Randers Amt ligger Holbæk Sogn, og igjennem Landsbyen af samme Navn gaar Herredets Landevej til Udbyhøj Færgested. Navnet Holbæk, hvis ældre Form er Holæbæk, kommer af det gamle nordiske Navneord Hol eller Hvol, der betyder en Høj; hele Navnet har saaledes Betydningen: Bækken ved Højene. Nordvest for Kirkebyen ligger den gamle Herregård Holbækgaard, fra hvis øvre Børrelser man har et smukt Skue ud over Randersfjord med de der sejlsende Skibe, Overgaardbs, Gjessinggaards og Størringgaards Skove og adskillige Kirker. Gaardens Beliggenhed var i den tidlige Middelalder sørdeles heldig for Sørsøvere, og den maa saaledes have været en vigtig Borg for Marsk Stigs Tilhængere, da den i Følge et Dokument af 1396 tilhørte Rane Jonsen imod Slutningen af det 13de Hundreaar.

Den første Et, som derefter vides at have ejet Holbækgaard, er Etten Munk med en gul Bjælke i Baabenet. I den førgelige Tid, da Grev Gert og hans Lejende hjemsgøte Danmark, maa Peder Munk have mistet dette sit Herresæde; thi det heber i det Forlig, som 1340 blev sluttet imellem Valdemar Atterdag og Grevens Sønner, at Peder Munk igjen skulde have „sin Fæste til Holebæk“. I Året 1367 solgte Hr. Peder Munk til Holbækgaard til Kong Valdemar 2 Gaarde i Nørrevinb i Haarup Sogn, Bjerger Herred, af hvilke den ene stlybte 1 Mark Korn og den anden 8 Ørter Korn, og en Jord sammesteds, der stlybte 1 ½ Grot, og ligeledes 1 Gaard i Skivelund i samme Sogn, der gav 6 Ørter Korn. År 1410 nævnes Mogens Peder sen til Holbækgaard. 1426 var Knud i Holbækgaard, Bæbner, tillige med flere gode Mænd tilstede paa Nogssø Herredsting for at afdige Ejendelse

i en Retstrætte imellem Kannikken i Aarhus Markvarb Skjernov og Peder Ambisen, der strebtes om to Gaarde i Ubby. 1446 nævnes Niis eller Niels Munk og 1460 Christiern Nielsen Munk i Holbækgaard; denne sidste hørte imidlertid til Etten Munk med tre Roser i Baabenet. Han var en af Boligiftsmændene i en Strid imellem Hr. Otte Nielsen Rosenkrands og Løge Brok.

Faa Åar derefter havde Gaarden stiftet Herrer; thi 1471 forekommer Hr. Jon Nielsen Provst i Holbækgaard. Den var saaledes bleven gejstlig Ejendom og synes den Gang at have tilhørt Aarhus Domkirke, men var senere, i det mindste fra 1489 af Aarhus Bispestols Ejendom indtil Reformationen. I den Tid var Gaarden overdragen som Len til en eller anden Adelsmand; saaledes havde Malte Nielsen den i Året 1490. 1529 fik Anders Jakobsen (Bjørn) Holbækgaard i Forlening af Bislop Ove Bille, og han synes at have beholdt denne Gaard som kongeligt Len; da han 1537 havde forladt denne Verden, fik hans Enke Fru Marine Gaarden i Forlening. Ved hendes Død 1540 blev Hans Stygge Lensmand paa Holbækgaard med alt det Gods i Nogssø Herred, der havde tilhørt Aarhus Stift. Denne Mand havde tidligere været Hovedmand paa det Stiftet tilhørende Silkeborg. Da Kong Christian den tredie havde givet Hr. Johan Ranckau det Hvær at inddrage Bispernes Godser, viste han sig ogsaa for Silkeborg og søgte at overtale Hans Stygge til at overgive Vorgen; men denne vilde ikke inndlade sig her-paa uden at have indhentet Bisloppe Samthøfe. Da Hr. Ove Bille gjorde Indsigelse imod at skulle affaa sit faste Slot, lod Kongen ham fængsle, og nu aabnede endelig Lensmanden Slottet for Kongens Soldater. Selv fik han imid-

HOLBÆKGAARD

i Jylland.

lertid Lov til at beholde Silkeborg som kongeligt Len, hvilket han derpaa omhytte med Holbækgaard, paa hvilken Gaard han 1542 fil Livsbrev. Allerebe 1544 blev han imidlertid Gaardens Ejer ved dens Kjøb af Kronen. Med Hovedgaarden fulgte 12 Gaarde i Holbæk Sogn, 8 Gaarde i Udbø Sogn, 1 Gaard i Ingerslev, 1 Gaard i Øster-Sjørup (Storfsjørup), 1 Gaard i Ørsted, alt i Røgssø Herred, og i Gjerlev Herred 1 Gaard i Størring Sogn og 20 andre Gaarde.

Hans Stygge fil 1537 Tvilum Kloster under Silkeborg Len og var 1546 Hovedsmand paa Skanderborg. 1548 fil han Torup Slot (nu Frisenvold) med Galten og Hovlsbjærg Herreder, Randersgaard (Dronningborg) og Østrupgaard (i Albaek Sogn, Størring Herred), hvilken sidste ogsaa forhen havde tilhørt Aarhus Bispestol, og som siden i hans Tid blev nedbrudt. År 1551 fil han ved Mageskifte med Kronen Nøragergaard i Durup Sogn og 1 øde Møllested, 2 Gaarde i Øster-Nørager, 2 Gaarde i Durup By og 1 Gaard i Lille-Durup samt 7 Gaarde i Vester-Nørager og 2 Gaarde i Ømark, alt i Gislum Herred. 1558 fil han Livsbrev paa 7 Gaarde og 1 Bolsted i Bolderup i Stenild Sogn, Gislum Herred samt paa et øde Møllested af det forbrudte Bondegods i Rinds Herred. Indtil 1559 var han Embedsmand paa Dronningborg. År 1552 fil han kongelig Tilladelse til at indløse St. Hans Kloster i Horsens fra Axel Arenfeld, og dette Pantelen havde han indtil 1568, da Holger Rosenkrands til Voller igjen fil Tilladelse til at indløse det fra ham. 1559 udstedte han tillige med Anders Christensen Sandberg til Kævelstrup og flere gode Mænd et Ridebrev om Markestjel imellem de to Landsbyer Egaa og Lystrup i Lisbjærg Herred. Hans Stygge døde i Oktober 1568 og fandt sit sidste Hvilested i Holbæk Kirke, hvor han ligger under den samme Sten som hans Hustru Fru Christense Strangeisen og deres lille Datter. Ved hans Død blev en af hans Sønner, Mavrids Stygge Ejer af Holbækgaard. Efter sine egne Optegnelser begyndte han den 1ste Maj 1570 at holde Hus paa denne sin fædrene Gaard. 1580 blev han forlenet med Lofodens Fogberi m. m. i Norge. Den 20de Juni 1582 blev han, efter at have været kongelig Sekretær, Landsdommer i Nørrejylland og forlenet med Røgssø Herred. To Dage senere havde han det Uheld, at „om Natten eller i Dagningen hans Hat med Diamantsmykke og Guldhattebaand og andet dertil hørende samt to Knapper, to Silkestrømper og to „skjellerts“ Hosebaand blev ham frastaalne i København“. Som Landsdommer forekommer

Mavrids Stygge i det mindste indtil Juni 1595. I Året 1593 var han Lensmand paa Gudum Kloster og 1602 paa Lundgaard paa Mors. Som Herremand viste ogsaa han megen Æver for at faa sine Gods samlede. Ved Mageskifte med Kongen blev han saaledes 1579 Ejer af Bistum. Ligeledes fil han i Marts 1581 ved Mageskifte Kronens Herlighed og Gæsteri af en Del Kirke-, Præste-, og Degnegods i Røgssø Herred, Udbø, Holbæk, Estrup, Bore og Ørsted Sogne imod at afstaa 1 Gaard i Ørting Sogn, Hads Herred, 1 Bol i Astrup Sogn, Ning Herred og 1 Gaard i Varum Sogn, Galten Herred. 1582 udlagde han til Kronen 1 Gaard i Flestum Herred, Ferslev Sogn, Miels By, en Trediedel af en anden Gaard, hvorfra Kronen i Forvejen ejede de to Trediedele, en Trediedel af 1 Bol samt 2 Gadehuse. Derimod udlagde Kronen til ham Herligheden i en øde jordegen Bondegård i Udbø Sogn og 2 Bolsteder i Ingerslev By. Med sin Broder Niels Stygge til Søgaard havde han 1595 en Uenighed paa Grund af et Mageskifte. I Juni d. A. indstævnebe næmlig Niels Stygge den kongelige Sekretær Jens Mogensen til Sindringgaard, for at denne skulde afdægne Vidnesbyrd om, hvilke Ord der vare udtalte paa den Tid, da han med den senere afdøde Peder Dresselbjerg til Kastrup havde været Underhandler imellem Mavrids Stygge og ham selv den 3de Februar 1594, næmlig den Gang han undte og oplod sin Broder Hovedgaarden Nøragergaard, som Niels Stygge havde arvet efter Faderen; han vilde nu have Jens Mogensens Vidnesbyrd, om Broderen ikke da gjorde ham Haandtaftning og med Haand og Mund lovede, naar han fil Nøragergaard med tilliggende Gods i Durup og Thisted Sogne i Haand og Vænge, og dette Gods da med sin Herlighed skulde findes at være mere værdt end Gundested med Gods og den Pengesum, han vilde udrede, at godtgiøre det i alle Maader saaledes som han for Gud kunde forsvare. Jens Mogensen skulde møde til først kommande Herredag i København den 13de Juli. Mavrids Stygge trolovede sig i Maj 1580 med Tomfru Anne Lykke, Datter af Æver Lykke til Budrupholm og Fru Olive Krabbe, og holdt Bryllup med hende i Oktober s. A. Deres Egteskab var velsignet med fire Sønner, af hvilke de tre døde før Faderen, og den yngste, Peder Stygge, efter sin Faders Død i Året 1604 blev Ejer af Holbækgaard. Han var født 1587, studerede i en ung Alder i Paris, hvorfra han vendte tilbage 1607 og blev derpaa ansat i Kongens Kancelli. Han stred sig til Holbækgaard i Januar 1611, da han tillige med Palle Rosenkrands til Drup efter kongelig

HOLBÆKGÅARD

i Jylland.

Befaling optog en Fortegnelse over de paa Aakær Slot værende Brevskaber. Efter Udbrydret af Krigen med Sverige s. A. fulgte han med Hæren og fandt Hestedsøen i Slaget ved Skjellinge den 21de Februar 1612. Han var ugift. Hans Moder Fru Anne arvede altsaa Gaarden, og da hun var kommen i Pengeforlegenhed, stjædede hun i Januar 1613 en Del af Holbækgaards Gods, nemlig 13 Gaarde, 2 Bol og 3 Huse i Holbæk til Niels Krabbe til Torstedlund, der havde gaaet i Borgen for en Sum af 6000 Rdlr. med Rente, som hun var Kongen skyldig, og havde siden udredet den til Rentekammeret og ligeledes havde sagt god for hende hos Tomfru Dorthé Gjøe til Torbenfeld for 500 Rdlr. I Marts s. A. folgte Fru Anne selve Herregården til Albert Skeel, Befalingsmand paa Riberhus. Den Gang bestod det dertil hørende Gods af 14 Gaarde, 1 Bol, 5 Gadehuse og 1 Vejrmølle i Holbæk Sogn og By, 1 Gaard i Kære By, 19 Gaarde og 9 Huse i Udbø Sogn og By samt Udbøhøj Færgested, 1 Gaard i Estruplund Sogn, Tørslev By, 1 Gaard i Ørsted Sogn, Hollandsbjærg By, 2 Gaarde og 1 Bol i Bode By, alt i Rogøs Herred, i Marie Magdalene Sogn, Hindstrup By, 1 Gaard og 1 Skovhus og end videre Hindstrup og Klemstrup Skove, i Sønderhald Herred.

Holbækgaards ny Ejer Albert Skeel, Herre til Fusinge, Katholm og Hessel, var født i Aaret 1572 og Søn af Rigsråd Christen Skeel til Fusinge, Hovedsmand paa Aakær, og Fru Margrete Brahe. I en Tid af 8 Aar studerede han i Tyskland, Frankrig og Italien, kom tilbage i sit 22de Aar og blev derpaa optagen iblandt de Adelsmænd, der daglig vare omkring Kong Christian den fjerdes Person og den Gang kaldtes „Tagtherremænd.“ Senere blev han Hovmester for Kongens Broder Hertug Ulrik, med hvem han gjorde en Rejse til Frankrig, England og Skotland; efter Hjemkomsten blev han Overmundskænkt. Han ledfagede hyppig Kongen paa Rejsen og var 1599 som Kapitajn paa et Skib med paa det befjedte Sotog til det nordligste Norge. I Aaret 1606 var han Marskalk og Fører for Kongens Følge under et Besøg i England. 1609 blev han Hovedsmand for to i Nørrejylland hvorpaa Kompagnier Soldater, der kaldtes den gule Fane; med disse deltog han i den svenske Krig fra 1611 til 1613 og viste en modig Færd. Endelig blev han 1616 Ridder af den saa kaldte Sværdborden og Rigens Raad og Admiral. Men dette Embede nedlagde han i Aaret 1624 paa Grund af Svaghed i Venene; dog vedblev han at beholde sit Sæde i Rigsrådet og tog Del i Fredsunderhandlingerne i Lybek. I hele 38 Aar var han Embedsmand paa

Riberhus, og her døde han 1639 og blev stæbet til Hvile i Riber Domkirke. Hr. Albert Skeel efterlod sig et hæderligt Minde. Hans Enke Fru Birgitte Friis, som han havde ægtet i Aaret 1601, var en Datter af Niels Friis til Hesselager og Fru Bibekke Gyldenstjerne, overlevede ham indtil 1652 og døde i en Alder af 69 Aar. — Den næste Ejer var deres Søn, den navnkundige Rigsråd Christen Skeel til Valsø og Fusinge, der døde i Aaret 1659. Et Minde om sin Godgjørenhed efterlod han sig i denne Egn, i det han 1642 udstede et Gavebrev paa 10 Tønder Korn aarlig til Sognepræsten i Holbæk, paa Renten af 200 Rdlr. til Skolelæreren i denne By og paa Renten af 100 Rdlr. til Skolelæreren i Udbø, imedens begge Sognes fattige fik Renten af 466 Rdlr. Ved hans dødelige Afgang arvede hans Datter Tomfru Birgitte Skeel til Selsø Holbækgaard; hendes Moder var Fru Birgitte Rud til Valsø. Hun var født i Aaret 1644, blev 1660 trolovet og 1662 gift med Niels Rosenkrands til Stovgaard, der har efterladt sig et saa berømmeligt Estermæle som Kriger, at hans Levned fortjener nærmere Omtale.

Niels Rosenkrands var en Søn af Palle Rosenkrands til Drup i Skaane, Befalingsmand paa Lundencæs, og Fru Ingeborg Krabbe og blev født 1627 paa Drup. I Hjemmet fik han Undervisning, indtil han 1641 blev sendt til den lærde Skole i Viborg, hvor han tilbragte to Aar og gik derpaa i Sorø Skole, hvis døværende Rektor var den senere berømte lovlyndige Kasmus Binding; her og ved Akademiet forblev han sex Aar. Da hans Hu stod til Krigen, drog han i Maj 1649 til Holland, hvis vigtigste Fæstninger han besøgte, førend han indtraadte som menig i et Regiment Godfolk. Efter at Krigen imellem Holland og Spanien var ophört, gik han til det sidst nævnte Land, blev der frivillig ved sin Landsmands Ulrik Christian Gyldenløves Livkompagni og 1651 som Belsønning for sin Tapperhed under Krigen med Frankrig udnevnt til Kornett. Aaret efter døde begge hans Forældre, hvilasag han maatte udbede sig Tilladelse til at rejse hjem. I Danmark blev han dog kun nogle faa Uger og ilede derpaa tilbage til Spanien, i hvis Tjeneste han nu forblev sex Aar og deltog i Belejringen af flere franske Fæstninger som Gravelines, Dünkirchen, Rocroy og Condé, hvorved han fik et godt Indblik i Befæstningsvæsenet og megen Krigerdygtighed, som han siden kunde anvende til sit Fædrelands Gavn. Han var ogsaa med paa Telttoget 1654, da Spanierne trængte frem næsten til Paris; paa Tilbagetoget belejrede

HOLBÆKGÅRD

i Jylland.

og Stiftamtmand i Fyn, var først gift med Fru Christiane Suel, efter hvis Død han 1752 tegtede Fru Mette Johanne Arenfeld, Enle efter Niels Suel Reedz til Valsgaard, hvorved han fik Del med i denne Herregaard. Hun omstiftede i Aaret 1762 Tiden med Evigheden. I December 1763 fulgte Henrik Bille sin faderne Gaard.

Kjøberen var Sognepræst for Skjødstrup og Elsted Menigheder, Konsistorialraad Tegder, der fik Skjøde paa Gaarden i August 1765. Efter Vordeborgen udgjorde Bøndergodset paa den Tid 332 Tdr. = Skpr. 2 Fdk. = $\frac{1}{2}$ Alb. Hartkorn, hvoraf Landgilden iltun var 607 Rdslr. 5 Mt. 10 f. Kjøbesummen var 28,000 Rdslr. grov Kurant. Konsistorialraad Tegder, der lod sit Præstekald bestyre af en Kapellan, beboede Holbækgaard til sin Død. Kort efter gjorde hans Enke Margrete Sofie Hulbæk Forsøg paa at afhænde Holbækgaard ved offensligt Salg i September 1779. Da det højeste Bud ikke blev betragtet som tilfredsstillende, solgte hun Gaarden nogle Dage senere underhaanden til Hans Ammichøll for 41,000 Rdslr.; Skjødet blev udstædt i Juni 1780. Elleve Aar derefter solgte denne Gaarden til sit Sønneredebarn, den senere Landevoerns-Kapitajn Rasmus Ammichøll, for 53,000 Rdslr. Efter hans døelige Afgang i Aaret 1850 blev Godset frasolgt, og Hovedgaarden blev derpaa kjøbt af den nuværende Ejer Hr. Mourier-Petersen.

Hovedbygningen bestaar af en Længe paa to Etager foruden en høj Kjelde og er opført i Aaret 1562 af Hans Stygge. Indgangen dertil var forдум igjennem et Taarn med Bindeltrappe; men som brøbstælbigt blev det nedrevet i Begyndelsen af dette Hundreaar. Over Borgporten, der var i dette Taarn, var indmuret en Sten med Christen Skeels og Fru Birgitte Rubs Vaabner og Navne og Årstalet 1645. Udhusene er meget betydelige og danne et stort Gaardsrum, der stilles fra Borggaarden ved en lav Mur. Best for Gaarden ser man endnu Levninger af de Grave, som tidligere omgave den.

Efter den gamle Matrikel udgjorde selve Hovedgaarden 49 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk. 2 Alb.; men efter den ny har den iltun 34 Tdr. 5 Skpr. Før 1850 havde Bøndergodset 228 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdk. $1\frac{1}{2}$ Alb. Ager og Engs Hartkorn, fordelet imellem 30 Gaarde, 9 Bolsteber og 26 Huse med Jord; desuden vare der 14 Huse uden Jord med Undtagelse af Have og Loft. Gaarden ejede ogsaa Bejrmølle med 10 Tdr. 5 Skpr. Møllestyld. Af dette Hartkorn hører der nu iltun 5 Tønder til Gaarden. Dennes Fladeinhold er: 400 Tdr. Land Ager, 160 Tdr. Land Eng, 20 Tdr. Land Mose og 70 Tdr. Land Skov. Til Gaarden høre ogsaa Holbæk og Uddy Kirker med Tiende hørende Hartkorn 316 Tdr. og matrikuleret Kirketiede-Hartkorn 26 Tønder.

The background of the image is a dark, marbled paper with a complex, organic pattern of black, reddish-brown, and tan colors, resembling stone or rock formations.

DIS-Danmark



1 0 8 6 9 6