



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



DET KGL. BIBLIOTEK

R. H. P. MEINERTSEN

SLÆGTEN
MEINERTSENS STAMTAVLE

1918



Meinertsen

Slægten Meinertsens
Stamtavle.



Slægten Meinertsens Stamtavle.

Indledning.

Alerede ved den Tid, jeg blev Student, kom den Tanke op hos mig, at søge at faa Rede paa min fædrene Slægts Afstamning. Min Fader, som jeg talte med om denne Sag, kendte af de tidligere Slægtled kun sin Farfader og Farmoder, Gmd. Niels Larsen og Hustru i Tudse, men han henviste mig til sin den Gang endnu levende Farbroder, forhenværende Gmd. Lars Nielsen af Tudse, og hos denne aandslivlige gamle Mand fik jeg en hel Del Oplysninger, navnlig da ogsaa om et Slægtled længere tilbage, nemlig hans Farfader, Hmd. og Tømrer Lars Didriksen i Søstrup. Siden blev jeg klar over, at for disse ældre Slægtleds Vedkommende var det bedste Sted, man kunde søge Oplysning, Provinsarkivet i København, hvor de gamle Kirkebøger fra de forskellige Sogne var samlede. Og ved at undersøge og arbejde med disse, lykkedes det mig da ogsaa at komme endnu et Par Slægtled længere tilbage, nemlig først til Lars Didriksens Fader, Hmd. Didrik Meinertsen i Søstrup, og derefter til hans Fader, Meinert Didriksen, der boede først i Jonstrup, siden i Nyrup, i Uggerløse Sogn. Længere tilbage er det med de for Haanden værende Hjælpebidler vistnok ikke muligt at komme. Meinert Didriksen maa efter den ved hans Død 1745 angivne Alder antages at være født 1662, og da vore Kirkebøger i Almindelighed ikke gaar længere tilbage end til et eller andet Sted i det 17. Aarhundrede og ofte ikke en Gang saa langt, er det jo alene af den Grund ikke sandsynligt, at der kan naas længere tilbage, men desuden tyder adskilligt paa, at nævnte Meinert Didriksen er kommet tilrejsende til Uggerløse Sogn et eller andet Steds fra, uden at det nu er muligt at sige hvorfra.



Men medens det saaledes ikke synes muligt at komme videre i Dybden, saa har det derimod lykkedes mig at udvide Kendskabet til Slægten i Bredden. Sagen er nemlig den, at foruden min nærmeste Slægt findes der paa Holbækegnen flere Familier af Navnet Meinertsen, f. Eks. baade i Snevre og Nyby, og om disse havde jeg fra min Barndom hørt, at min Fader mente, at vi var i Slægt med dem, ligesom det ogsaa var deres Opfattelse; kun var der ingen, der vidste, hvorledes det forholdt sig med dette Familieskab. Da nu desuden et Par af disse mine fjernere „Fætttere“, nemlig Gaardejerne Niels P. Meinertsen, Snevre, og Chr. Meinertsen, Nyby, overfor mig udtalte Interesse for og Ønske om at faa Klarhed over vort Slægtskabsforhold, saa gav jeg mig paany i Lag med de gamle Kirkebøger i Arkivet. Og efter et ikke lille, men højest interessant Arbejde er det nu omsider lykkedes mig at faa Rede paa det omhandlede Forhold og paavise, at alle vi, der har Slægtsnavnet Meinertsen, har den samme Stamfader, nemlig ovennævnte Meinert Didriksen i Nyrup.

Hvorledes Slægten har forgrenet sig i Tidernes Løb vil ses af hosfølgende Stamtavler, ligesom en Del Oplysninger, som har kunnet skaffes til Veje om forskellige af Slægten, findes i det følgende.

Det er mit Haab, at adskillige i vor snart talrige Slægt baade nu og i Fremtiden vil have Glæde af gennem denne Stamtavle med dens Oplysninger at stifte lidt Bekendtskab med vore Forfædre og Frænder.

Mern Præsteguard, i Marts 1918.

B. P. Meinertsen.





Stamtavle A.

Stamfaderen: Meinert Didriksen,

født 1662, død 1745, boede i Uggerløse Sogn, først i Jonstrup derefter i Nyrup. 1ste Gang gift med Dorthe Andersdatter, død 1720, 2den Gang gift med Karen, død 1745.

Sønner og Døtre af late Ægtekab var:

- | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|-----------------------------------|
| 1) Oluf Meinertsen, f. 1686, d. 1760, boede i Nyrup. | 2) Anders Meinertsen, f. 1701, d. 1755, Annes boede i Søtrup, gift med Johanne Jesudatter. | 3) Didrik Meinertsen, f. 1708, d. 1763, Hnd. i Søstrup, gift med Margrethe Christiansdatter. | 4) Anne Meinertsdatter, f. 1692, d. 1710, boede i Nære Valbygd, gift med Niels Larsen. | 5) Gedke Meinertsdatter, f. 7. d. 9. gift med Niels Jensen af Nære Vallbygd 1716. | 6) Karen Meinertsdatter, f. 7. d. 9. gift med Peder Valbygd, gift med Peder Larsen. | 7) Maren Meinertsdatter, f. 1703. |
|--|--|--|--|---|---|-----------------------------------|

Didrik Meinertsens Børn var:

- | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------------------|
| 1) Dorthe Didriksen, f. 1734. | 2) Meinert Didriksen, f. 1736, Gnd. i Søstrup. | 3) Christian Didriksen, f. 1738. | 4) Lars Didriksen, f. 1741, d. 1834, Hnd. og Tomter i Søstrup, 1. O. gift med Mette Nielsdatter, 2. O. gift med Margrethe Høndstater. | 5) Anne Didriksen, f. 1744. |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------------------|

Lars Didriksens Børn var:

- | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 1) Henrik Larsen, f. 1772. | 2) Niels Larsen, f. 1774, d. 1844, Gnd. i Tude, gift med Birthe Hansdatter. | 3) Ane Margrethe Larsdatter, f. 1776. |
|----------------------------|---|---------------------------------------|

Niels Larsens Børn var:

- | | | | | |
|---|--|--|---|---|
| 1) Hans Nielsen, f. 1793, Gnd. og Sognefoged i Trenninge. | 2) Meinert Nielsen, f. 1801, d. 1887, Gnd. i Trenninge, gift med Karen Larsdatter. | 3) Lars Nielsen, f. 1805, Gnd. i Tude. | 4) Bøll Katrine Nielsen, f. 1812, boede i Tude, sønens i Jonstrup, gift med Susel Peder Jensen. | 5) Mette Nielsen, f. 1820, boede i Tude, gift m. Ogd. Sognd. Hans Jensen. |
|---|--|--|---|---|

Meinert Nielsens Børn var:

- | | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 1) Ane Margrete Meinertsen, f. 1829, d. 1909, boede i Høed, gift med Gnd. Lars Rasmussen. | 2) Lars Meinertsen, f. 1829, d. 1900, Gnd. i Høed, gift med Johanne Marie Pedersen. | 3) Christian Meinertsen, f. 1830, Gnd. i Marnø, gift med Karen Hansen. | 4) Niels Meinertsen, f. 1838, d. 1900, Gnd. i Trenninge, gift med Kirsten Petersen. | 5) Birthe Meinertsen, f. 1847, boede i Høed, gift med Gnd. Lars Larsen. |
|---|---|--|---|---|

Ane Margrete Meinertsens og Lars Rasmussens Efterkommere:

- | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 1) Ellen Kristine Larsen, f. 1844, gift m. Gnd. Hans Jensen, Torved.
Børn: Niels Peter, Sofie og Laura. | 2) Hans Larsen, f. 1846, Gnd. i Høed, gift med Hanne Nielsen.
Børn: Karen, Meinert, Christian, Niels, Margrethe og Laura. | 3) Niels Meinert Larsen, f. 1858, d. 1878. | 4) Karen Sofie Larsen, f. 1858, gift med Niels Christiansen, Gnd. i N. Jernløse.
Børn: Christian, Laver i Aarhus, og Meinert. | 5) Peter Lassen, f. 1861, Gnd. i Andøz.
Børn: Elsa og Alma. | 6) Birthe Marie Larsen, f. 1862, gift med Gnd. Oskar Jensen, Søstaringe. | 7) Ane Kristine Larsen, f. 1871, boede i Hjøsbæk.
Børn: Thomas, Margrethe og Meinert. | 8) Christian Meinertsen, f. 1871, boede i Trine Thomsen.
Børn: Thomas, Margrethe og Meinert. |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

Lars Meinertsens og Johanne Marie Pedersens Efterkommere:

- | | |
|--|---|
| 1) Hans Peter Meinertsen, f. 1865, Sognepræst i Møns, gift med Ane Møller Jensen, sø Stamtavlen over Slægten Møller.
Børn: Svend, Johannes, Erik, David, Cecilie og Ivar. | 2) Christian Meinertsen, f. 1872, Gnd. i Østrup, gift med Christina Larsen.
Datter: Maren Johanne. |
|--|---|

Christen Meinertsens og Karen Hansens Efterkommere:

- | |
|--|
| 1) Datter: Christiane Meinertsen af Marnø. |
|--|

Niels Meinertsens og Kirsten Petersens Efterkommere:

- | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| 1) Kristine Meinertsen, f. 1867, gift med Tamore Hans Kjeld Kristensen, Kjøbenhavn.
Børn: Mikert, Kjeld, Niels, Frederik, Margarete og Johanne. | 2) Hans Meinertsen, f. 1872, Gnd. i Salsørup, gift med Sofie Hansen. | 3) Kristian Meinertsen, f. 1876, Gnd. i Trenninge, gift med Ane Nielsen.
Børn: Sigrid, Harald og Niels. | 4) Ane Meinertsen, f. 1878, gift med Gnd. Lars Peter Hansen i Trenninge.
Børn: Marie og Ingeløvg. | 5) Peter Meinertsen, f. 1881, Gnd. i Kundby, gift med Jenny Kristensen.
Børn: Tage, Asta, Robert og Dagny. | 6) Karen Meinertsen, f. 1885, gift med Gnd. Niels Fred. Nielsen i Trenninge.
Børn: Meinert og Asta. |
|--|--|--|--|---|--|

- | | | |
|---|---|--|
| 1) Sofie Larsen, f. 1868, gift med Johannes Sørensen, Nindrup.
Børn: Meinert, Jens og Niels. | 2) Ellen Larsen, f. 1871, København, ugift. | 3) Marie Larsen, f. 1874, gift med O. Olsen, Strikshøjberg.
Børn: Meinert, Hanne, Bent, Carl og Birthe. |
|---|---|--|

Birthe Meinertsens og Jens Larsens Efterkommere:

- | | | |
|--|--|---|
| 1) Anne Larsen, f. 1870, gift med Sten Strøghede, Vindelund.
Børn: Hanne, Karen og Ellen. | 2) Dorthe Larsen, f. 1877, gift med J. P. Nielsen, Fuarby.
Børn: Meinert, Axel, Bent, Henry og Ane. | 3) Jens Peter Larsen, f. 1879, Høed, ugift. |
|--|--|---|

- | | | |
|---|--|---|
| 7) Lars Meinert Larsen, f. 1880, Høed, ugift. | 8) Karen Larsen, f. 1884, gift med N. Thomsen, Marnø.
Børn: Jens, Birthe. | 9) Liebeth Larsen, f. 1888, gift med Hans Jørgensen af Brønbæk.
Børn: Astrid, Karen. |
|---|--|---|

redsfoged og Præst paa Holbækegnen, er indvandret hertil fra Tyskland for ca. 100 Aar siden. Men da havde vor Slægt altsaa været her i Landet i det mindste i 100 Aar, saa der er ingen Forbindelse mellem denne Slægt og vor. Men ganske vist kan Navnene jo tyde paa, at ogsaa vor Slægt oprindelig stammer fra Tyskland. Undertiden har jeg, naar nogen spurgte mig, hvorfra min Slægt stammede, for Spøg svaret: Fra Venderne (disse indvandrede jo i Middelalderen i stort Tal fra Nordtyskland til Lolland-Falster).

Meinert Didriksen var 2 Gange gift, 1ste Gang med Dorthe Andersdatter, der døde 1720, 50 Aar gl., 2. Gang med Karen, som døde 1745, samme Aar som Manden. Børnene var alle af 1ste Ægteskab og bestod af 3 Sønner: Oluf, Anders og Didrik samt 4 Døtre: Anne, Gedske, Maren og Karen. Som det vil ses af Stamtavlen, er det fra Sønnen Didrik samt Døtrene Anne og Karen, at der er udgaaet 3 Slægtsgrene, som har holdt sig lige til vore Dage.

Stamfaderens Søn, Didrik Meinertsen og hans Efterkommere.

1ste Slægtled.

Didrik Meinertsen, der var født i Nystrup 1706, boede som Husmand i Søstrup. Grunden til, at han kom til at bo i denne By var formodentlig den, at hans ældre Broder, Anders Meinertsen, boede der. Han kaldes Annexbonde, hvilket vel sagtens betyder, at han boede paa en Gaard, der tilhørte eller havde tilhørt Præstekaldet. Rimeligvis har han faaet denne Gaard gennem sin Hustru, Johanne Jensdatter, der var fra Søstrup. Dette Ægtepar synes ikke at have haft nogen Børn. Men sandsynligvis har Anders Meinertsen skaffet Broderen Didrik et Hus i Byen. Samme Didrik Meinertsen var gift med Margrete Christiansdatter, og de havde en hel Række Børn,



hvoraf Sønnen, Meinert Didriksen, blev Gmd. i Søstrup, idet han formodentlig har faaet den barnløse Farboder Anders Meinertsens Gaard. Meinert Didriksen havde en Mængde Børn. Saaledes fødtes der ham Trillinger i 1771, én d. 10., og to den 12. Febr. De døde alle tre „ongefehr 14 Dage gl.“, siger den gamle Kirkebog. Af denne Slægtsgren findes der imidlertid ikke længere noget Spor. Derimod blev det Broderen, Didrik Meinertsens anden Søn, Lars Didriksen, der kom til at fortsætte Slægten.

2det Slægtled.

Lars Didriksen, der var født i Søstrup 1741, boede siden dér som Husmand og Tømrer. Han har vel altsaa faaet sit Fødehjem. I Følge Sønnens, Lars Nielsens, Meddelelser, var Lars Didriksen i sin Ungdom Herskabstjener og havde enten i denne Egenkab eller paa sit Haandværks Vegne rejst i flere fremmede Lande, bl. a. i Tyskland. Som gift Mand var han ivrig Havemand, hvorfor Børnebørnene holdt meget af at besøge ham. Lars Didriksen var 2 Gange gift, 1ste Gang med Mette Nielsdatter, der døde 1787, 2den Gang med Margrete Hansdatter, død 1821. Selv levede han til 1824 og boede sine sidste Aar hos Sønnen, Gmd. Niels Larsen i Tudse. Lars Didriksen maa have været en driftig Mand, da han efterlod sig en Kapital paa ca. 6000 Rigsdaler. Han havde 2 Sønner, Henrik og Niels samt Datteren Ane Margrote.

3die Slægtled.

Niels Larsen, Søn altsaa af Lars Didriksen i Søstrup, blev født dér 1774, men blev ellers Gmd. i Tudse. Han var efter Sønnens, Lars Nielsens, Beretning en i offentlige Forhold meget interesseret Mand. Han levede jo paa en Tid, hvor der skete store Ting for Bondestanden. Stavnsbaandet blev løst 1788, Hoveriet fastsat, Skoleordningen indført

1814 o. s. v. Aviser kendtes jo ikke den Gang, paa Landet i alt Fald. Efterretninger om, hvad der tildrog sig f. Eks. i Hovedstaden eller i det hele udenfor ens egen lille Verden, maatte man søge gennem rejsende Handelsmænd eller lignende. Og Lars Nielsen fortæller da ogsaa, at hans Fadersøgtes sine politiske Oplysninger i Tudse Kro. Hans Hustru var Birthe Hansdatter, der overlevede sin Mand i 10 Aar (han døde 1844) og var en meget myndig og selvsikker Kone. Min Fader har fortalt, hvorledes han og hans Brødre som unge Mennesker maatte tage fra Trønninge til Nabobyen Tudse og hjælpe deres Bedstemoder med Bedriften, og da der fra hendes Gaard skulde ydes Hoveri til Løvenborg, mødte de ogsaa dér for hende, noget de fra deres Hjem var ukendt med, da Gaarden i Trønninge hørte under Universitetet og saaledes var hoverifri.

Niels Larsen og Hustru havde i det mindste 5 Børn, der overlevede dem og fik selvstændige Hjem. Den ældste Søn var Hans Nielsen, der fik Storgaarden i Trønninge og var Sognefoged i Kundby Sogn, hvor han i det hele havde stor Betydning i Retning af at hjælpe sine Standsfæller til Rette med mange Ting i Henseende til Skriveri og deslige, som jo i de Tider ikke var hver Mands Sag. — Næstældste Søn var min Bedstefader, Meinert Nielsen, der ogsaa blev Gmd. i Trønninge, men om ham vil der blive fortalt i næste Slægtled. Den yngste Søn var Lars Nielsen, der blev Gmd. i Tudse og som anført har været Hjemmelsmand til mange af de foran anførte Oplysninger om vor Slægt i ældre Tider. Han var i det hele taget en meget livlig og interesseret Mand, navnlig i Politik. Han havde den Sorg at maatte gaa fra sin Gaard og med sin Hustru paa sine ældre Dage søge Tilflugt hos sin Datter Birthe, gift med Møller Ipsen i Sønderup ved Slagelse. Grunden var, at Lars Nielsen havde ladet sig overtale til at gaa i Kaution for store Beløb for en Slægting, og da



denne ikke kunde bestaa, drog han Lars Nielsen foruden et Par andre Slægtninge med sig i Ruinen. — Men foruden disse 3 Sønner havde Niels Larsen ogsaa 2 Døtre, hvoraf den ældste, Bodil Katrine, var gift med den i sin Tid som „Dyrlæge“ meget bekendte Smed Peder Jensen i Tudse, der siden købte en større Gaard i Jonstrup ved Uggerløse og for Resten var en meget ejendommelig Personlighed, vel oplyst og meget interesseret, navnlig ogsaa i kristelig Henseende. Jeg husker ham meget tydeligt saavel som hans Hustru fra Jonstruptiden, da mit Hjem laa i Nabosognet, og vi besøgte dem. Deres eneste Datter bor i Allerup. — Niels Larsens anden Datter hed Mette og var gift med Sognefoged Hans Jensen, Tudse. Ogsaa disse Slægtninge har jeg i min Barndom truffet hos min Bedstefader i Trønninge. Hans Jensen var Dannebrogsmænd. Slægten bor, saavidt vides, endnu paa Gaarden i Tudse.

4de Slægtled.

Niels Larsens næstældste Søn, Meinert Nielsen, var født i Tudse 1801 og boede i Trønninge, Kundby Sogn, han udmærkede sig især ved fremragende musikalske Evner og Anlæg, spillede baade Violin, Bras, Klarinet og Fløjte, men dog nok især Violin. Min Far har fortalt om denne sin Fader, at han spillede alt, selv svære Ting, „fra Bladet“. Han var da heller ikke blot en almindelig Landsbymusikant, men deltog i Egnens højere Musikliv, var med i Kvartetter sammen med Folk fra Holbæk o. s. v. En Lærer paa Egnen, der var barnefødt i Holbæk, har fortalt mig, at han som Dreng overværede Reformationsfesten i Holbæk Kirke i 1836, og at han overraskedes ved at se en Bondemand, iført den almindelige Bonde- dragt i de Tider, gule Knæbenklæder af Skind og kort Trøje med Sølvknapper, staa oppe i Koret sammen med adskillige fine Herrer og udføre Musikken ved den nævnte højtidelige Løjlighed. Denne Bonde-

mand var min Bedstefader, Meinert Nielsen af Trønninge. De 3 af hans Sønner, som naaede den voksne Alder, lærte han alle at spille forskellige Instrumenter. Min Far har fortalt, hvorledes Bedstefar om Vinteraftener samtidig underviste de større Børn i Musik og de mindre i Læsning, og at han havde en lang Pind, som han brugte baade til Pegepind for de smaa og til at give de større over Fingrene med, naar de greb fejl paa Violinen; samtidig sad Bedstemoder og spandt i den samme Stue og havde formodentlig Døtrene til Oplæring i deres Fag. Børnene, der for fleres Vedkommende i alt Fald var godt begavede, fik altsaa lært noget i det Hjem. Men de fik vistnok ellers en mildere Opdragelse end Børn i Almindelighed i de Tider. Min Fader har fortalt, at de fik aldrig Prygl, og det Princip holdt han fast ved ogsaa i sin egen Børneopdragelse.

Foruden Musikken havde min Bedstefader ogsaa andre Interesser. Blandt Indbyderne til den første Folkefest i Holbæk Amt, som holdtes i Ulkestrup paa Casper Jørgensens Mark i Fyrrerne, nævnes en M. Nielsen og en H. Nielsen fra Kundby Sogn, hvilke vistnok er min Bedstefar og hans Broder Sognefogden. I Følge Meddelelse fra Lars Nielsen, Tudse, var Meinert Nielsen og han i adskillige Aar Valgmænd sammen ved Landstingsvalget i Roskilde. Dette peger jo ogsaa i Retning af Interesse for det offentlige Liv. Meinert Nielsen var i alt Fald paa sine gamle Dage en ualmindelig mild og elskelig og ogsaa from Mand, i høj Grad afholdt af sine Børnebørn. Han døde først 1886, 85 Aar gl. — Flere Aar i Forvejen havde han holdt Guldbryllup med sin Hustru, Karen Larsen af Trønninge, der overlevede ham i nogle Aar. Hun var en kraftig Karakter og havde sikkert i sin Tid været en dygtig Kone.

Femte Slægtled.

Dette Slægtled omfatter Meinert Niensens Børn.

Der var 5, som naaede den voksne Alder, nemlig Ane Margrete, Lars, Christen, Niels og Birthe.

1. Ane Margrete Meinertsen var født i Trønninge 1829, blev gift med Lars Rasmussen fra samme By. De boede paa en Gaard i Høed, Jyderup Sogn. Fra dem nedstammer, som Stamtavlen viser, en talrig Efterslægt. Faster var Enke i mange Aar, men klarede sig godt, og hendes Børn kom alle godt i Vej. Hun forekom mig at være den af Søskenflokkene, der lignede sin Far mest. Hun døde 1900.
2. Lars Meinertsen var født i Trønninge 1832; han lærte allerede som Dreng at spille Violin, spillede ogsaa Klarinet og drev som sin Fader og sine 2 Brødre Musikken som Fag i de unge Aar. Der ved kom de meget ud, hvilket jo udvikler unge Mennesker. En anden Ting, som vistnok havde Betydning for disse Brødres Udvikling i de unge Aar, var den Omstændighed, at Byens Lærer, Maximilianussen, i flere Aar, mens han var ugift, havde saa at sige sit Hjem hos min Bedstefar. Han var jævnaldrende med Husets Sønner og deres gode Ven, men sikkert ogsaa paa flere Maader en Læremester for dem.

1863, 9. Maj, blev Lars Meinertsen gift med Johanne Marie Pedersen af Alkestrup, Datter af Gmd. Peder Rasmussen, og kom til at bo i Østrup, Ondløse Sogn. Dette var mine Forældre. Min Fader var en vel begavet Mand og en kraftig Karakter, lignede maaske nok fuldt saa meget sin Mor som sin Far. Han interesserede sig meget for det offentlige Liv, især for Politik og kommunale Sager. Han læste meget, navnlig dyrkede han Bladene, af hvilke han næsten altid foruden et lokalt Blad tillige havde et større Hovedstadsblad. Faders Kræfter blev ogsaa meget benyttet hjemme i Sognet, han blev ofte valgt til forskellige Bestillinger. I 15 Aar var han Medlem af Sogneraadet og i

3 Aar Formand, foruden at han havde mange andre Hverv. I 1869 repræsenterede han Sognet i den store Deputation, der var sendt til København for at lykønske Kronprins Frederik (d. 8de) i Anledning af Formælingen med den svenske Prinsesse Lovisa. Paa sine ældre Dage blev han af Amtsraadet valgt til Landvæsenskommissær.

Overfor sine 2 Sønner var Fader meget offervillig og omhyggelig for at skaffe os en god Uddannelse, hver efter vore Anlæg. Han døde 1905. Moder, som trods megen legemlig Skrøbelighed gennem mange Aar var os en god og opofrende Moder, overlevede sin Mand i 5 Aar. Hun døde 7. Novbr. 1910.

Mine Forældre havde kun 2 Børn. Jeg, der var den ældste, er født 28. Februar 1865. Af mine Barnoms lærere skylder jeg især Lærer Jørgensen, Ondløse, megen Tak, baade fra den Tid og senere i min Ungdom, da jeg kom meget i hans Hjem. 19 Aar gl. kom jeg paa Seminariet; efter endt Skolelærer-eksamen begyndte jeg at studere og tog i 1893 theol. Embedseksamen. Derefter var jeg i 3 Aar Lærer paa Brøderup Højskole, saa i 11 Aar Sognepræst i Fodby, indtil jeg i 1907 forflyttedes til Mern. Min Hustru er Anna Frederikke Cæcilie (Møller) Jensen af Maglegaard, født 27. Februar 1865, Datter af Gmd. Niels Jensen i Skovse (der ogsaa ejede Maglegaard i Østrup) og Hustru Cæcilie Birch Møller (jfr. Stamtavlen over Slægten Møller). Af vore 6 Børn er Svend ved Landvæsnet, Johanne Student, Erik Seminarist, medens de 3 mindste endnu er hjemme. — Min Broder, Christian Meinertsen, er født 1872. Han har i Modsætning til mig al sin Tid opholdt sig hjemme og været vore Forældres gode Støtte i alle Maader. En Vinter var han som ganske ung Elev paa Emdrupborg Højskole ved København. Det var, mens jeg studerede, og vi havde da den Glæde at kunne nyde Hovedstadens Seværdigheder sammen. Siden



har han været Elev ogsaa paa Sorø Højskole. Efter vor Faders Død har han overtaget Fædrenegaarden i Østrup. I 1913 blev selve Gaarden lagt øde ved en Ildebrand, der hærgede en stor Del af Byen. Ved den Lejlighed gik jo meget tabt, der havde Mindets Værdi for os Brødre. Men Gaarden er bygget smukt op igen. Min Broder har taget megen Del i det kommunale Liv, idet han i 11 Aar har haft Sæde i Sogneraadet. Hans Hustru er Kristine Larsen af Jonstrup. De har en Datter, Maren Johanne Meinertsen.

3. Christen Meinertsen, født i Trønninge 1835, lærte Musik i sin Ungdom som Brødrene, blev siden gift med Karen Hansen af Maarsø og boede i denne By, men døde meget tidligt, saa jeg har ingen Erindring om denne Farbroder. Han efterlader sig en Datter, Christine Meinertsen.
4. Niels Meinertsen, født i Trønninge 1838, boede siden dér paa sin Fødegård til sin Død i 1900. Han var et særdeles kvikt Hoved og udrustet med meget Vid. I sin Ungdom havde han været Elev paa Hindholm Folkehøjskole, et af de første Aar denne Skole var i Gang. Han var da ogsaa en vel oplyst Mand. I nogle Aar var han Sogneraadets Formand i Kundby Sogn. Min Farbroders Hustru var Kirsten Pedersen af Kaltred. De havde en stor Børneflokk, hvoraf 6 naaede den modne Alder. Men desværre er den ældste af disse, Christine Meinertsen, gift med Tømrer H. Kjeld i Kundby, i indeværende Aar kaldt bort. Hun var en mærkelig rigt udstyret Kvinde baade fra Hovedets og Hjertets Side, var derfor ogsaa meget paaskønnet baade i Familien og videre ud, hvad blandt andet viste sig derved, at første Gang Kvinderne havde kommunal Valgret, satte de hende ind i Sogneraadet og genvalgte hende paany efter Periodens Udløb. Ogsaa af Skolekommissionen var hun Medlem. — Den yngste



af Søkendeflokken, Karen Meinertsen, som vi havde den Glæde at have i Huset i Fodby Præstegaard et Aarstid i hendes Ungdom, bor nu sammen med sin Mand, Niels Fr. Nielsen, paa Fædrenegaarden og holder Familietraditionen i Ære.

5. Birthe Meinertsen, min yngste Faster, var født i Trønninge 1847, gift med Jens Larsen af Brokøb. De boede paa en smuk og god Gaard i Høed, Jyderup Sogn. En stor Børneflokk havde de, men af dem har jo nu de fleste deres selvstændige Hjem. 2 Sønner er dog hjemme hos deres Moder, der bor paa Gaarden i Høed som Enke. Faster Birthe er den eneste nulevende af sine Søkende. Hun er min Gudmoder og baade som saadan og i Egenskab af vor Families ældste bringer jeg hende ved nærværende min bedste Hilsen.

6te Slægtled.

Dette Led omfatter den nulevende Del af Slægten, og den tilhører jo endnu ikke Historien. Derfor vil jeg med Hensyn til den nærmere Omtale indskrænke mig til de ovenfor givne Antydninger og iøvrigt henviser til Navnene paa Stamtavlen.



Stamtavle B.

Stamfaderens Datter, Karen Meinertsdatter, og hendes Efterkommere.

Karen Meinertsdatter blev gift 1726 med Peder Larsen af Norre Vallingrod og boede dér. Hun døde 1773.

Deres Børn var:

- 1) Lars Pedersen, f. 1728, Gmd. i N. Vallingrod. 2) Dorthe Pedersdatter f. 1730. 3) Anna Pedersdatter, f. 1732. 4) Gedske Pedersdatter, f. 1735. 5) Christen Pedersen, f. 1738, d. 1824, Gmd. i Vindstrup, gift med Maren Larsdatter. 6) Jens Pedersen, f. 1744. 7) Meinert Pedersen, f. 1748, d. 1803, Gmd. i Nyby, gift med Dorthe Larsdatter.

I. Christen Pedersens Børn var:

- 1) Karen Christensen, f. 1778. 2) Lars Christensen, f. 1779, d. 1845, Gmd. f. 1781. 3) Peder Christensen, f. 1781. 4) Dorthea Christensen, f. 1782. 5) Niels Christensen, ca. 1786. 6) Jens Christensen, f. 1788.

Lars Christensens Børn var:

- 1) Anders Larsen, Gmd. i Krøjerup, gift m. Maren Nielsen. (Søn: Niels Andersen. Døtre: Maren Sofie, Ane Marie og Stina Andersen.) 2) Jens Larsen, Gmd. i Jærulaa, gift med Ane Nielsen. (Sønner: Niels, Lars Christen og Peder Jensen. Døtre: Marie, Ane, Maren Kristine og Sofie Jensen.) 3) Meinert Larsen, Gmd. i Sævre, gift med Ane Olsen. (Børn: se næste Rubrik.) 4) Peder Larsen, Gmd. i Tostrup, gift med Stine . . . (Sønner: Jens, Lars og Niels P. Pedersen. Døtre: Kristine Pedersen.) 5) Kirsten Larsen, gift med Gmd. Hans Hansen i Tingved. (Sønner: Niels, Jens, Lars, Hans, Jakob og Kristen Hansen. Døtre: Karen og Ane Marie Hansen.) 6) Ane Larsen, gift med Gmd. Hans Jakobsen, Regstrup. (Sønner: Lars og N. Kr. Hansen. Døtre: Karen og Sofie Hansen.) 7) Marie Larsen, gift med Gmd. Jens Nielsen, Østrup. (Sønner: Lars, Niels og Christian Jensen. Døtre: Maren, Kristine og Anna Jensen.)

Meinert Larsens Børn var:

- 1) Christine Meinertsen, gift m. Gmd. Niels Andersen, Krøjerup. (Sønner: Kristian og Laurits Andersen. Døtre: Marie Andersen.) 2) Niels Peter Meinertsen, Gmd. i Sævre, gift med Anna Jensen. (Børn: se næste Rubrik.) 3) Marie Meinertsen, gift med Gmd. Niels Kr. Hansen, Regstrup. (Børn: Valborg og Jakob Hansen.) 4) Anna Meinertsen, gift med Gmd. Claus Jørgensen.

Niels Peter Meinertsens Børn var:

- 1) Marie Meinertsen. 2) Meinert Meinertsen, Forpagter i Sævre, gift med Astrid Nielsen.

- 1) Hans Meinert Meinertsen, Mekaniker i København, f. 1886, gift med Agnes Hilda . . . (Børn: Gerda, Else, Alfred Meinert, Svend Georg og Inger.)

- 2) Niels Martin Meinertsen, Portør ved Statshavnen i København, f. 1889.

- 3) Maren Marie Kirstine Meinertsen, f. 1891.

- 4) Georg Meinertsen, f. 1903.

- 5) Anna Oline Meinertsen, f. 1896.

- 6) Valdemar Meinertsen, f. 1900.

- 7) Jenny Meinertsen, f. 1903.

- 8) Gerda Margrete Meinertsen, f. 1905.

II. Meinert Pedersens Børn var:

- 1) Peder Meinertsen, f. 1781, Gmd. i Nyby, gift med Sidsø Marie Jensenlatter. 2) Lars Meinertsen, f. 1783. 3) Karen Meinertsen, f. 1786. 4) Ane Meinertsen, f. 1788, gift med Ole Jensen, Gmd. i N. Vallingrod. 5) Marie Meinertsen, f. 1791, gift med Gmd. Peder Nielsen af Vindstrup. 6) Ingeborg Meinertsen, f. 1794, gift med Gmd. M. Christensen, Skovallingrod.

Peder Meinertsens Børn var:

- 1) Karen Pedersen, gift med Gmd. Chr. Larsen i Beerfalde.

- 2) Karen Marie Pedersen, gift med Gmd. Jørgen Jensen i S. Jærulaa. (Søn: Gmd. Jens P. Jørgensen i S. Jærulaa.)

- 3) Meinert Pedersen, f. 1825, gift m. Karen Jensen, Gmd. i Nyby. (Børn: se næste Rubrik.)

- 4) Ane Pedersen, gift med Gmd. Chr. Christensen i S. Jærulaa. (Søn: Gmd. H. P. Christensen, Mogenstrup.)

Ingeborg Meinertsens Børn var:

- 1) Meinert Mortensen, Gmd. i Skovallingrod, gift med Kirsten Nielsen. (Børn: se næste Rubrik.) 2) Rosine Mortensen, Gmd. i Kværkeby.

Meinert Pedersens Børn var:

- 1) Peder Meinertsen, f. 1865, Gmd. i Hænderup, gift med Jennine Andersen. (Børn: Poul, Ema, Aana og Karen Meinertsen.)

- 2) Kristian Meinertsen, f. 1871, Gmd. i Nyby, gift m. Karen Nielsen. (Børn: Hans Tage og Margrethe Meinertsen.)

- 3) Sidsø Marie Meinertsen, f. 1874, gift med Gmd. Hans Jørgen Larsen i Nyby. (Børn: Sofie og Karen Ingeborg Larsen.)

Meinert Mortensens Børn var:

- 1) Morten Meinertsen, Restauratør i København, f. 1850, gift med Christiane . . . (Døtre: Ingeborg Marie Christine Meinertsen.)

- 2) Ole Meinertsen, Baneførmand i København, f. 1853, gift med Ane . . . (Børn: se næste Rubrik.)

Ole Meinertsens Børn var:

Stamfaderens Datter, Karen Meinertsdatter, og hendes Efterkommere. (Stamtavle B).

Karen Meinertsdatter blev i Aaret 1726 i Uggerløse Kirke viet til Peder Larsen af Nørre Vallingrød og boede derefter i denne By. Hun blev, som Stamtavle B I og II viser, Stammoder til en meget talrig Efterslægt, hvis ene Gren gennem Sønnen Christen Pedersen over Vindstrup bredte sig til Snevre o. s. v., medens den anden Gren gennem Sønnen Meinert Pedersen fik sit Hovedsæde i Nyby, men saa derfra bredte sig ud til forskellige Steder, bl. a. Skovvallingrød og derfra til København. Karen Meinertsdatter døde 1773 og benævnes ved den Lejlighed i Tølløse Kirkebog som „Lars Pedersens Moder i Nørre Vallingrød“, saa hun maa antages paa sine ældre Dage at have været Enke og have boet hos sin ældste Søn, Lars Pedersen, der vel sagtens har haft Fødegaarden i N. Vallingrod. Hans Ægteskab synes at have været barnløst.

I.

Karen Meinertsdatters Efterkommere gennem Sønnen Christen Pedersen. 1ste Slægtled.

Karen Meinertsdatters og Peder Larsens næstældste Søn var Christen Pedersen. Han var født 1738 og blev gift med Maren Larsdatter af Nørre Vallingrød i 1775. De boede i Vindstrup. Han kaldes i Asmindrup Kirkebog „Lille Christen Pedersen“. De havde, som Stamtavlen viser, 6 Børn, deriblandt Sønnen Lars Christensen.

2det Slægtled.

Lars Christensen var født i Vindstrup 1779, han blev gift med en Pige ved Navn Dorthe og kom til at bo i Snevre paa den Gaard, hvor hans Efterkom-

mere fremdeles har boet gennem flere Slægtled. De havde 7 Børn, der alle blev Gaardmandsfolk paa Holbækøgnen og var en dygtig og driftig Slægt.

Sønnen Jens Larsen, der boede i N. Jærnløse, var tillige Sognefoged i 27 Aar. Hans Hustru stammede fra Krøjerup og var Søster til Broderen, Anders Larsens Kone.

Sønnen Meinert Larsen, gennem hvem Slægtsnavnet altsaa kom frem paany, boede paa Fødegaarden i Snevre. Om hans Efterkommere se det følgende Slægtled.

Den yngste Datter, Marie Larsen, var gift med Gaardmand Jens Nielsen i Østrup, min Fødeby. Deres Hjem var meget gæstfrit og havde gode Interesser, bl. a. ogsaa i kirkelig Henseende.

3die Slægtled.

Meinert Larsen, Lars Christensens Søn, var altsaa født i Snevre. Som ung blev han fritaget for Soldatertjeneste som „Gammelmands Søn“ efter den Tids Skik, siden fæstede han sin Fødegaard, men købte den senere fra Knabstrup Gods til ren Ejendom. Og den er stadig i Slægtens Eje.

4de Slægtled.

Meinert Larsens eneste Søn, Niels-Peter Meinertsen bebor nu Fødegaarden i Snevre, han er gift med sin Kusine, Anna Jensen af Østrup, og har Børnene Marie og Meinert Meinertsen, Meinert Larsens 3 Døtre har faaet andre Hjem paa Egnen (se Stamtavlen), idet Kristine blev gift med sin Fætter, Gdr. Niels Andersen, Krøjerup, medens Marie blev gift med sin Fætter, Gdr. N. Kristian Hansen, Regstrup, og Anna med Claus Jørgensen af Snevre.

II.

Karen Meinertsdatters Efterkommere gennem Sønnen Meinert Pedersen.

Iste Slægtled.

Meinert Pedersen var født i N. Vallingrød 1748 som yngste Søn af Peder Larsen og Karen Meinertsdatter. I sin Ungdom synes han at have opholdt sig i Vindstrup, vel sagtens hos Broderen, Christen Pedersen, thi baade som Soldat, og da han blev gift 1779, nævnes han som hjemmehørende i Vindstrup. Hans Hustru, Dorte Larsdatter, stammede ogsaa fra Vindstrup. De kom til at bo i Nyby paa den Gaard, som nu uafbrudt siden er gaaet i Arv fra Fader til Søn, men som et mærkeligt Eksempel paa Tidernes Omskiftelse kan nævnes, at da Meinert Pedersen i 1779 overtog Gaarden, som han paa Grund af dens Brøstfældighed fik uden Indfæstning, ansattes den samlede Værdi af Gaardens Indbo, Besætning og Inventar til 159 Rd. og 11 Sk. — De 10 Heste paa Gaarden vurderedes til den mægtige Sum af 4 til 8 Rd. pr. Stk., Gaardens 2 Køer til 5 Rd. pr. Stk., 2 Tyre à 4 Rd., 10 Faar à 1 Rd. — Nu vurderes samme Gaard i Ejendomsskyld til 45,000 Kr.

Naturligvis maatte Meinert Pedersen præstere Hoveri til Tølløsegaard, og for Resten blev der paalagt ham en Forpligtelse, som kan have haft Betydning for Efterkommerne, nemlig at plante Pile, Frugthave samt anlægge Humlehave. Iøvrigt var den aarlige Afgift ikke overvældende, den bestod i: 1 Td. Rug, 1 Td. Byg, 1 Td. Havre samt 1 Lam, 1 Gaas, 2 Hens og 20 Æg.

Meinert Pedersen og Hustru havde 6 Børn, af hvilke de 3, Sønnen Peder Meinertsen og Døtrene Ane og Ingeborg, har faaet en talrig Efterslægt, som

de følgende Slægtled vil vise. Meinert Pedersen døde 1803.

2det Slægtled.

Peder Meinertsen var født i Nyby 1781 og kom til at bo paa sin Fødeggaard. Han var gift med en Datter af Jens Olsen i N. Vallingrød, Sidse Marie Jensdatter, hvorved som ogsaa paavist under Stamtavle C., de to Grene af Slægten Meinertsen blev forenede. Om deres Børn og Efterkommere se de følgende Slægtled.

Peder Meinertsens Søster, Ane Meinertsdatter, født i Nyby 1794, var gift med Ole Jensen af N. Vallingrød og boede dér (se under Stamtavle C.) Hans anden Søster, Ingeborg Meinertsdatter, født i Nyby 1788, var gift med Morten Christensen af Skovvallingrød og boede dér. De havde Sønerne Rasmus Mortensen og Meinert Mortensen. Den første var med i Trearskrigen 1848—50, kom hjem og blev Gmd. i Kværkeby, men meldte sig frivillig, da Krigen brød ud 1864. En Del Breve, som han i disse Krigs-aar skrev hjem, opbevares endnu i Slægten og viser, at Rasmus Mortensen har været en mere end almindelig begavet Mand. Hans Anlæg og Interesser gik ogsaa i mange forskellige Retninger. Som ung var han Snedker, dyrkede ogsaa Musikken og saa fremdeles. Han havde flere Børn, hvoraf en Søn blev Møjerist i Flensborg. — Broderen, Meinert Mortensen blev Gmd. i Skovvallingrød. Fra ham nedstammer, som Stamtavlen viser, en talrig Efterslægt, der bærer Slægtsnavnet og nu bor i København. Angaaende denne Del af Slægten har jeg modtaget en Række gode Oplysninger fra Portør Martin Meinertsen i København.

3die Slægtled.

Peder Meinertsen og Hustru i Nyby havde 4

Børn, Sønnen Meinert Pedersen samt Døtrene Karen, Karen Marie og Ane.

Meinert Pedersen, der var født i Nyby 1825, blev gift med Karen Jensen og boede paa sin Fødegaard. Om deres Børn se næste Slægtled.

Søsteren Karen, født i Nyby 1816 blev gift med Gmd. Christen Larsen i Brorfælde.

Den anden Søster, Karen Marie, født 1822, blev gift med Gmd. Jørgen Jensen i S. Jærnløse. Deres Søn, Gmd. Jens P. Jørgensen, bor i S. Jærnløse.

Den tredie Søster, Ane, blev gift med Gmd. Christen Christensen af S. Jærnløse. Deres Søn, Hans Peter Christensen, er Gmd. i Mogenstrup.

4de Slægtled.

Meinert Pedersen og Hustru i Nyby havde 3 Børn, 2 Sønner og 1 Datter.

Den ældste Søn, Peder Meinertsen, født i Nyby 1865, Gmd. i Hanerup, er gift med Jensine Andersen af Hanerup og har Børnene Poul, Erna, Anna og Karen Meinertsen.

Den anden Søn, Kristian Meinertsen, født i Nyby 1871, bor paa Fødegaarden, er gift med Karen Nielsen af Aagerup, og har Børnene Hans Tage og Margrete Meinertsen.

Datteren Sidse Marie Meinertsen, født 1874 er gift med Hans Jørgen Larsen af Tjørnede; de bor paa en Gaard i Nyby og har Børnene Sofie og Karen Ingefred Larsen.



Stamtavle C.

Stamfaderens Datter, Anne Meinertsdatter, og hendes Efterkommere.

Anne Meinertsdatter var født 1692, blev gift 1713 med Niels Larsen af Nørre Vallingrød og boede dér. Hun døde 1715.

Deres eneste Søn var:

Ole Nielsen, f. 1715,
d. 1781, Gmd. i N.
Vallingrød, gift med
Anne Nielsdatter.

Deres Børn var:

- 1) Anne Olsen, f. 1741. 2) Niels Olsen, f. 1743. 3) Jens Olsen, f. 1750, d. 1814, Gmd. i N. Vallingrød. (Børn: se næste Rubrik). 4) Anders Olsen, f. 1758, d. 1849, Gmd. i N. Vallingrød, 1. G. g. m. Maren Povlsdatter, d. 1790, 2. G. g. m. Ingeborg Jensdatter, d. 1856. (Børn: se næste Rubrik).

Jens Olsens Børn var:

- 1) Ole Jensen, Gmd. i N. Vallingrød, gift med Ane Meinertsen. (Søn: se næste Rubrik). 2) Sidse Marie Jensen, gift med Gmd. Peder Meinertsen i Nyby. (Børn: se Stamtavle B.).

Anders Olsens Børn var:

- 1) Anna Andersen, f. 1788. 2) Christine Andersen, f. 1790. 3) Maren Andersen, f. 1792, gift med Gmd. Christen Christensen i N. Vallingrød. (Søn: se næste Rubrik). 4) Niels Andersen, f. ca. 1804, Gmd. i N. Vallingrød. (Søn: se næste Rubrik). 5) Christine Andersen, f. 1807. 6) Ole Andersen, f. 2. d. 1831.

Ole Jensens og Ane Meinertsens Søn var:

Jens Meinert Olsen, f. 1829, Gmd. i N. Vallingrød, gift m. Sidse Marie Larsen. (Børn: se næste Rubrik).

Christen Christensens og Maren Andersens Søn var:

Meinert Christensen, f. 1811, Gmd. i N. Vallingrød, gift med Ane Christensdatter. (Børn: se sidste Rubrik).

Niels Andersens Søn var:

Jens Nielsen, Gmd. i N. Vallingrød, gift m. Maren Larsen

Jens Meinert Olsens Børn var:

- 1) Marie Olsen, ugift, N. Vallingrød. 2) Christine Olsen, gift med Karl Olsen, Faarevejle. 3) Christian Olsen, gift med Anna Nielsen, Ubberrup. 4) Laurits Olsen, gift med Sofie Olsen, (yslinge). 5) Anna Olsen, gift m. Jørgen P. Jørgensen, N. Vallingrød. (Børn: Astrid og Ejner).

Meinert Christensens Børn var:

- 1) Christen Meinertsen, f. 1846, ugift. 2) Lars Meinertsen, f. 1847, gift m. Stine Christensen, Nidløse (Datter: Anna Meinertsen, gift med Chr. Rasmussen, Alkestrup). 3) Jens Meinertsen, f. 1852, Gmd. i N. Vallingrød, gift med Sofie Hansen. (Børn: Meinert Peter og Hans Meinertsen. 4) Kirsten Meinertsen, f. 1854, gift med Gmd. Rasmus Nielsen, N. Vallingrød. (Børn: Ane, Marie og Sine Nielsen). 5) Peder Meinertsen, f. 1863, Partikulier, Roskilde, gift med Ane Christoffersen.



Stamfaderens Datter, Anne Meinertsdatter, og hendes Efterkommere. (Stamtavle C).

Meinert Didriksens ældste Datter, Anne, maa efter Aldersangivelsen ved hendes tidlige Død 1715 antages at være født 1692, endnu før hendes Forældre var flyttet til Uggerløse Sogn, da hun ikke findes anført som født i Uggerløse Sogns Kirkebog, men først nævnes der ved sit Giftermaal 1713. Hendes Mand var Niels Larsen af Nørre Vallingrød. De var kun gift et Par Aar, thi ved Sønnen, Ole Nielsens Daab 1715, anføres det, at samme Dag blev Moderen, Anne Meinertsdatter, jordet, 23 Aar gl. Hun efterlod sig derfor vistnok kun dette ene Barn, men er jo alligevel gennem ham blevet Stammoder til en temmelig stor Slægt.

1ste Slægtled.

Ole Nielsen, Anne Meinertsdatter og Niels Larsens eneste Søn, var altsaa født 1715. Han blev i 1739 gift med Anne Nielsdatter af Nørre Vallingrød og boede ligesom sine Forældre i denne By, hvor hans Efterkommere bor den Dag i Dag. Ole Nielsen og Hustru havde flere Børn, deriblandt Sønnerne Jens Olsen og Anders Olsen, der begge blev Gaardmænd i N. Vallingrød. Baade Ole Nielsen og hans Kone døde 1781, henholdsvis 66 og 58 Aar gl. De blev begravede samme Dag.

2det Slægtled.

Anders Olsen, Ole Nielsens yngste Søn, var født 1758 og blev som sagt Gaardmand i N. Vallingrød. Han var første Gang gift med Maren Povlsdatter, der døde 1790, 34 Aar gl. Samme Aar blev han gift anden Gang med Ingeborg Jensdatter, der vistnok stammede fra Bretved. Anders Olsen havde mange Børn, men flere af dem døde som smaa eller



i de unge Aar. Selv blev han 91 Aar gl. og døde først 1849. Hans Hustru overlevede ham i 7 Aar og døde 1856, 89 Aar gl.

Broderen, Jens Olsen, var født 1750 og døde som Gmd. i N. Vallingrød 1814. Hans Hustru døde 1812.

3die Slægtled.

Af Anders Olsens Børn kan nævnes Niels Andersen, der blev Gmd. i N. Vallingrød, og hvis Søn. Jens Nielsen nu bor paa Gaarden. Jens Nielsen er gift med en Datter af Gmd. Lars Jensen i N. Vallingrød. Endvidere Anders Olsens Datter, Maren Andersdatter, der blev født 1792 og var gift med Christen Christensen af Sonnerup. Ogsaa de boede i N. Vallingrød.

Anders Olsens Broder, Jens Olsen havde en Søn, Ole Jensen, der blev gift med Meinert Pedersens Datter, Ane af Nyby, hvorved de 2 Grene af Slægten Meinertsen blev forenede. En Datter af Jens Olsen, Sidse Marie Jensen, blev desuden gift med Meinert Pedersens Søn, Peder Meinertsen af Nyby, saa her var altsaa et dobbelt Svogerskab og en dobbelt Forening af de to Slægtsgrene.

4de Slægtled.

Gmd. Christen Christensen og Hustru fik i 1811 en Søn, der blev døbt med Navnet Meinert Christensen. Ogsaa han blev Gmd. i N. Vallingrød. Han blev gift med Ane Christensdatter af Stødstrup 1845. De havde 4 Sønner, Kristen, Lars, Jens og Peder Meinertsen samt Datteren Kirsten Meinertsen.

Gmd. Ole Jensen og Hustru havde Sønnen Jens Meinert Olsen, født 1820, gift med Sidse Marie Larsen af N. Vallingrød, boede ogsaa her og havde Bornene Marie, Kristine, Laurits, Christian og Anna Olsen (se Stamtavle C).

5te Slægtled.

Meinert Christensens ene Søn, Lars Meinertsen, født 1847, var gift med Stine Christensen af Solbjerg og havde Datteren Anna Meinertsen, der er gift med Christian Rasmussen, Alkestrup.

Den anden Søn, Jens Meinertsen, født 1852, Gmd. i N. Vallingrød, gift med Sofie Hansen af Abtved, har Børnene Meinert Peter Meinertsen og Hans Meinertsen.

Datteren, Kirsten Meinertsen, gift med Gmd. Rasmus Nielsen, N. Vallingrød, har Børnene Ane Kristine, Karen Marie og Nielsine Nielsen.



PRÆSTØ BOGTRYKKERI, PRÆSTØ.



