



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

DEN DANSKE  
QUADE - QUADE -  
QVADESLÆGT

OG LIDT OM SLÆGTENS OPRINDELSE  
I TYSKLAND



DEN DANSKE  
QUADE - QUADE -  
QVADESLÆGT

OG LIDT OM SLÆGTENS OPRINDELSE  
I TYSKLAND

VED  
CARL ANTON FREDERIK QVADE



SLÆGELSE  
TRYKT I CENTRALTRYKKERIET  
1928

## F O R O R D

*Fra ganske ung har jeg haft en vis Interesse for Personalhistorie — og da jeg efter min Onkel, Købmand i Maribo Carl Qvade, der døde i 1920, arvede en gammel holstensk Salme- og Bønebog, hvori der stod Navnene: Carl Albrecht Quaade og Elsabe Catharina Hedewig Quaaden, blev jeg meget interesseret i at faa at vide, hvilke af mine Forfædre det nu kunde være. Jeg fik saa undersøgt Spørgsmaalet, men derved kom jeg allerede et Stykke ind i Slægtens Historie, idet jeg fik oplyst, at der omkring 1912 var foretaget flere Undersøgelser angaaende Slægtens Historie af de Herrer Baron Berner Schilden Holsten til Langensø og Pastor E. V. Quaade i Vesterborg — og disse Undersøgelser var blevet fulgt med megen Interesse af min Onkel, Købmand Carl Qvade.*

*Ved Hjælp af dette Materiale, som velvilligst blev mig overladt af de Herrer, Sekretær i Finansministeriet, Cand. jur. Poul Quaade og Pastor E. V. Quaade i Vesterborg, fik jeg et godt Grundlag til en Stamtavle, — og jeg bestemte mig nu til at forsøge at samle Slægtens Historie. Ved dette Arbejde har jeg maattet henvende mig til en Mængde Mennesker, og jeg har saa godt som alle Steder mødt megen Velvillie for Sagen — hvorfor jeg er meget taknemmelig. En særlig Tak vil jeg dog bringe de Herrer Arkivregistrator Hofman Bang, Viborg, afdøde Arkivregistrator Otto Jørgensen, Viborg, Arkivar i Rigsarkivet S. Nygård, Arkivsekretær A. Reimers ved Statsarkivet i Kiel, Cand. phil. D. E. Rugaard, Frederiksberg, og Underarkivar Seesten, Odense.*

*Naar Købmand og Pensionær Carl Albrecht Quades Efterslægt ikke er blevet ført videre op imod vor Tid, er Grunden den, at det formodes, at den i det store og hele er forblevet i Udlandet; — ligesaadan maa det bemærkes, at naar denne Bog har faaet Titelen: »Den danske Quade-Quaade-Quadeslægt«, er det kun med Forbehold, at den Titel har Gyldighed, idet der nemlig lever og har levet Quader i Danmark, som ikke hører til denne Gren af Slægten og derfor selvfølgelig heller ikke er komne med her.*

*Bildsø pr. Slagelse, i Oktober 1927.*

*Carl Anton Frederik Qvade.*

## SLÆGTENS OPRINDELSE.

Slægten Quade — Quaade — Qvade er af tysk Oprindelse, — og de ældre i Slægten har sagt, at alle Bærere af Navnet er i Slægt med hinanden.

Ifølge en mundtlig Tradition blandt Efterkommerne efter Generalmajor Peter Friedrich Quaade, er Slægten identisk med den tyske rigsgrevelige Slægt Quadt Wychradt Isny, om hvilken der findes en Oversigt i Værket: »Siebmachers Wapenbuch« — findes paa det kongelige Bibliotek.

Ifølge dette Værk hed Slægtens Stamfader: Peter Quade; han var hjemmehørende i Hertugdømmet Berg i den westfalske Kreds af det gamle tyskromerske Rige — og blev slaaet til Ridder ca. 1350. I Værket ser man, hvorledes Navnet Quade for denne Grens Vedkommende efterhaanden ændres og øges til Quadt Wychradt Isny. Quade er intet Stednavn, men et Øgenavn. Det var ret almindeligt i Middelalderen, at Øgenavne efterhaanden blev til Familienavne. I 1265 nævnes der i Hertugdømmet Kleve i den westfalske Kreds af det tyskromerske Rige en Ridder, Henricus Malus. Da nu det tyske Ord Quade har samme Betydning som det latinske malus (ond), er det muligt, at Peter Quade i Berg nedstammede fra denne onde Henrik — eller i hvert Fald, at de hører til samme Slægt.

Ca. 1400 levede der i Byen Alen i Westfalen en Dommer ved Navn Rudolf Quade. — I Bogen: »Wappenbuch des westphälischen Adels« af Siebmacher, hvorfra Oplysningen stammer, ser man hans Vaaben. Dette Vaaben, der er fremstillet farveløst — maaske taget efter et Segl — er i Hovedsagen det samme som det Vaaben, den danske Generalmajor Peter Friedrich Quaade benyttede. Dennes Vaaben vil kunne ses længere omme i Bogen. Generalens Vaabensignet, der eksisterer den Dag i Dag, skal være mindst 175 Aar gammelt, og formenes saaledes at have tilhørt baade Faderen og Bedstefaderen før ham.

Fra Westfalen, — hvorfra sandsynligvis hele Slægten stammer — bredte Quaderne sig vistnok til det øvrige Tyskland, saaledes levede der i det 17de Aarhundrede Quader baade i Hamburg, Lübeck og paa Eckernfördeegnen, og saaledes findes der ogsaa i Vestpreussen en Landsby, der hedder Quaden-dorf, ligesom der i Rhinprovinsen findes en Gaard, der hedder Quadenhof. I Hannover, hvorfra den heri omhandlede danske Slægtsgren stammer, fandtes Navnet i hvert Fald i det 16. Aarhundrede.

Som netop nævnt stammer denne Slægtsgren fra Hannover. Carl Albrecht Quade (født i Hannover ca. 1700, død i Gelting i Angel 1783) kom til Schwanzen i Slesvig som ganske ung, og i 1739 kom en Broder til ham, Claus Hinrich Quade, til Eckernfördeegnen. Sidstnævnte blev Stamfader til næsten alle danske af Slægten.

Carl Albrecht Quade havde i sit Segl en Løve — paa hvis Bryst der befandt sig et Skjold med Navnetrækket: C. A. Q. Vaabenet har ingen heraldisk Betydning, men Løven har maa-ske i Fantasien skullet være en Efterligning af Løven i det gamle westfalske Slægtsvaaben. Claus Hinrich Quades Segl, der er forsynet med en femtakket Krone, kan ses længere fremme i Bogen under Claus Hinrich Quade.

Det skal med det samme siges, at det er bleven forsøgt at finde Brødrene Quades Fødested i Hannover — men uden noget Resultat. Slægten er dog funden dernede, og dens Medlemmer synes særlig at have været Landmænd.

Med Hensyn til Navnets Stavemaade har Formen Quade vistnok været den mest benyttede i Tyskland i ældre Tid, men i Angel benyttede Claus Hinrich Quades Børn Formen Quaade. Denne Stavemaade har alle Efterkommere af Mandslinien efter Claus Hinrich Quades yngste Søn (August Didrich Quaade, 1748—1811) bibeholdt, hvorimod en Del af Efterkommerne af Claus Hinrich Quades ældste Søn Carl Albrecht har brugt og bruger Stavemaaden »Qvade«.

Claus Hinrich Quades 2 ældste Sønner: Carl Albrecht Quaade (i Danmark: Qvade) og Gerhard Friedrich Quaade — og flere med dem beslægtede Familier som Tram, Köhl, Kay-sen og Vollertzen — var med i den Skare af holstenske Mejeri-folk, som i sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede og i Begyn-

delsen af det 19. Aarhundrede drog ind i Kongeriget, hvor de nedsatte sig som Mejeriforpagtere paa de store Herregaarde og efterhaanden indførte det dengang i høj Kurs staaende holstenske Mejeribrug.

— Det var vist særlig fra 1780erne, at Strømmen var stærk herind; thi da begyndte rigtig Udstykningen — som hurtig tog Fart — af de store Godser i Hertugdømmerne, og paa den Maade blev mange Mejeriforpagtere ledige dernede og søgte videre mod Nord. Holstenerne har uden Tvivl valgt Gaarde med gode Gæsningsarealer, hvor Køerne hele Sommerhalvaaret igennem har kunnet faa god og rigelig Græsning, og hvor der om Sommeren tillige har kunnet tages en god Høafgrøde hjem til Vinterfodring. Kvægbruget stod jo almindeligvis meget lavt herhjemme dengang, baade i Henseende til Antal og Kvalitet, men Holstenerne har paa de Gaarde, hvor de kom, hurtig faaet sat Kvægbestanden op. Saadan ser man af Folketællingsregistret for 1801, at Carl Albrecht Qvade paa Stensballegaard havde 6 Malkepiger — en Styrke, som ikke ligger meget under, hvad der nu haves paa en Gaard af lignende Størrelse herhjemme.

De forskellige fremmede Kvægstammer, som Anglerne, Friserne o. s. v., skyldte vel for en Del ogsaa Holstenerne deres Indførsel her i Landet.

**Carl Albrecht Quade**, født i Hannover ca. 1700, var fra ca. 1723 til 1735 Forvalter paa det adelige Gods Gereby i Schwansen i Slesvig. Af Godsets Regnskabsbøger ses det, at han fik en aarlig Løn af 24 Rigsdaler. Fra 1. April 1727 — kort efter, at Landraad Marquard v. Brømbesen havde købt Godset — var C. A. Quade tillige Pensionær (Mejeriforpagter) paa en af Godsets Gaarde, nemlig Bockholt. Forpagtningen, der var tegnet paa 4 Aar, blev senere forlænget til 1735. Forpagtningsafgiften var aarlig 1200 Rigsdaler — og Koholdet ses — ved Afleveringen af Forpagtningen i 1735 — at have bestaaet af 100 Køer.

1735 forlod C. A. Quade Gereby og rejste til Eckernførde, hvor han købte et Hus og nedsatte sig som Købmand og Maltgører.

Gereby d 2 Jan. 1724

C. A. Quade  
itzijn Forvalter

Carl Albrecht Qvades Underskrift i Gerebys Regnskabsbog.

Han synes at have haft en ret stor Købmandsforretning; havde saaledes Stald til flere Heste og havde selv Skib, eller var i hvert Fald Medejer af Skib, og udførte Smør, Ost, Viktualie- og Urtekramvarer og fik andre Varer hjem i Stedet, som Træ og Jern. Han handlede ogsaa med Korn, saaledes ses han af Gerebys Gods' Regnskaber at have købt Korn dér.



Den 29. Juli 1739 blev C. A. Quade Medlem af Magistraten i Eckernførde, og beholdt vistnok dette Hverv til han i Foraaret 1748 forlod Byen. I 1742 og 1748 blev han tillige valgt til Raadets Ordstyrer. (Valget til Ordstyrer foregik for eet Aar ad Gangen.) I Februar 1739 blev der af Borgerskabet i Eckernførde udtaget 40 Borgere til Pesteksaminatorer, og derimellem var Carl Albrecht Quade Nr. 3. I Foraaret 1748 rejste han tilbage til Gereby Gods, hvor han atter blev Mejeriforpagter paa Bockholt; men denne Gang blev det i Kompagni med Broderen, Selvejer Claus Hinrich Quade i Sandbech. Af Godsets Regnskaber fremgaar det, at der nu stod 80 Køer paa Bockholt. 18. Maj 1750 undertegner Brødrene Quade ny Kontrakt (denne Gang paa 4 Aar), hvoraf fremgaar, at der ogsaa forpagtes en indhegnet Mark, Calhy Marken, der hørte under Hovedgaarden, og nu kom der yderligere 20 Køer til, medens Forpagtningsafgiften blev sat 210 Rigsdaler op. Imidlertid foreligger der et Forlig af 2. Januar 1751 imellem v. Brømbesen og Brødrene Quade angaaende Bortfaldet af kontraktmæssig Græsning for 4 Heste, hvor der som Modydelse bliver stillet Pløjeland til Disposition og yderligere 10 Køer, saaledes at der nu kom til at staa 110 Køer paa Bockholt.

C. A. Quade fandt sig aabenbart ikke i alt muligt; thi 24. Juli 1749 klager han over anrettet Skade paa hans indhegnede Havre- og Bygmarker af Kvæg fra Winnemarken, ligesom han 2. August samme Aar forlanger Syn paa den af en fremmed Ko paa hans Marker forvoldte Skade.

Da Forpagningstiden var udløben, vendte C. A. Quade igen tilbage til Eckernførde, hvor han atter optræder som Købmand. Han holdt dog Forbindelsen vedlige med Gereby, idet han igen aftog en stor Del af Godsets Salgsprodukter. Da hans yngste Barn, Sønnen Hans Christoph Hinrich Quade, blev døbt 1760, stod Løjtnant Hans v. Brømbesen fra Gereby og Kammerherre Johan Christoph Hinrich v. Brømbesen til Hohenlied Faddere.

C. A. Quade var igen 1755 deputereret Borger. En halv Snes Aar senere flyttede han bort fra Eckernførde. Hvorhen han denne Gang rejste, kan ikke oplyses, men Sandsynligheden taler noget for, at han bosatte sig i Nærheden af Lübeck; thi der træffe vi senere alle hans 3 Sønner. Sine sidste Dage til-

bragte han i Gelting, hvor han døde 9. Februar 1783 — og blev begravet.

Om Carl Albrecht Quades første Hustru er det ikke lykkedes at skaffe nogen Oplysning, muligvis har Vielsen fundet Sted i Karby i Schwanzen.

Viet 2den Gang i Eckernførde 1. September 1735 til Anna Birgitte Lorenzen, født i Eckernførde 21. September 1716 (Datter af Købmand i Eckernførde Herman Lorenzen og Hustru Anna Bodendicks), død i Eckernførde 10. Oktober 1755.

Viet 3die Gang i Eckernførde 22. April 1757 til Cathrina Sophia Seyffardt, — hendes Død ikke funden.

8 Børn (I—VIII).

Af 2det Ægteskab 7 Børn.

I. *Johan Vølcker Quade*, født i Eckernførde 7. Marts 1737, er vistnok identisk med den Johan Vølcker Quade, der i 1780 var bosat i Lübeck (— fik da en Datter, Maria Magdalena døbt) og som i 1792 opholdt sig som Gartner hos Proprietær Peter Petersen paa Viufgaard i Viuf Sogn i Jylland. (Petersen, der vistnok var Angelbo, var første Gang gift med Anna Tram: Steddatter af Claus Hinrich Quade i Sandbech — se Side 61.) Død før 10. April 1813.

Gift med Sophia Maria Elisabeth Møller, vistnok død før 1792.

Af dette Ægteskab er der sandsynligvis ingen Efterkommere af Navnet i Danmark.

II. *Anna Margrethe Hinrichgitta Quade*, født i Eckernførde 8. Maj 1739, død sammesteds 26. April 1748.

III. *Birgitta Friederica Quade*, født i Eckernførde 6. Februar 1741, levede vistnok i 1765, men nævnes ikke ved Faderens Død i 1783, saa hun har sikkert været død dengang.

IV. *Carl Albrecht Quade*, født i Eckernførde 4. September 1742, død sammesteds 7. September 1742.

V. *Friedrich Conrad Quade*, født i Eckernførde 26. Juli 1745, opholdt sig i Schlutup Sogn ved Lübeck 1786, men synes kort efter at have forladt Sognet. 1801 er han Gartner og Podemester i Nibe og virker som saadan til sin Død.

Død i Nibe 10. April 1813.

Gift 1ste Gang i Schlutup 12. Maj 1786 med Susanna Catharina Wackenstein, vistnok død før 1801.

Gift 2den Gang i Nibe 21. Juli 1801 med Gjertrud Petersdatter, hendes Daab konfirmeret i Haubro Kirke 21. Juni 1767 (Datter af Bødker Peter Christensen og Maren Munck, født ca. 1733, begravet i Haubro 11. April 1790), død i Nibe 6. September 1808.

Gift 3die Gang i Nibe 25. November 1808 med Else Petersdatter, døbt i Haubro 25. Juni 1775 (Søster til foregaaende Hustru), overlevede Manden.

Friedrich Conrad Quade fik med sin anden Hustru, Gjertrud Petersdatter, to Børn, hvoraf det ene døde een Dag gammel, og det andet var dødfødt.

VI. *Anna Elisabeth Quade*, født i Eckernførde 6. Oktober 1747, død paa Bockholt i Karby Sogn 8. Juni 1749, begravet i Karby 8. Juni 1749.

VII. *Agneta Sophie Louise Quade*, født paa Bockholt, døbt i Karby 8. Marts 1754, død i Eckernførde 24. December 1754.

Af 3die Ægteskab 1 Barn.

VIII. *Hans Christoph Hinrich Quade*, født i Eckernførde 4. Februar 1760, var i 1785 i Schlutup Sogn ved Lübeck — hvor han blev Resten af sin Tid. I 1786 var han i Wesloe, fra 1787 paa Lauerhof, hvor han — ifølge Kirkebogen — 1789 og 1791 var Kromand; 1793, 1796 og 1797 Hollænder og 1803 Mejeri-forpagter — i hvilken Stilling han som ældre Mand afløstes af en af sine Sønner. Død paa Lauerhof i Schlutup Sogn 8. August 1834.

Viet i Schlutup 19. Maj 1785 til Elisabeth Dorothea Pump, født der 1766 (Datter af Johan Hartwig Pump), død paa Lauerhof i Schlutup Sogn 16. Marts 1842.

I dette Ægteskab var der 9 Børn (1—9).

1) *Magdalene Johanne Quade*, døbt i Schlutup 29. Januar 1786.

2) *Claus Ludvig Zacharias Quade*, døbt i Schlutup 7. Oktober 1787, var Mejeriforpagter paa den nye Lauerhof »am Berge« i Schlutup Sogn — vistnok død inden 1840.

Gift ca. 1812 med Catharina Elisabeth Franck, død 10. Marts 1840 som Enke efter Joh. Thiel Oldenburg.

3) *Magdalene Elsabe Quade*, døbt i Schlutup 21. Maj 1789. Viet i Schlutup 17. April 1812 til Claus Hinrich Kiel (Søn af Vævermester Hinrich Friedrich Kiel og Dorothea Holm i Häskop), Hollænder paa den nye Lauerhof »am Berge«.

4) *Labora Christina Quade*, døbt i Schlutup 6. Marts 1791.

5) *Sophia Margaretha Wilhelmine Quade*, døbt i Schlutup 5. Juni 1793.

6) *Georg Friedrich Wilhelm Quade*, døbt i Schlutup 17. Februar 1796, afløste Faderen som Mejeriforpagter paa Lauerhof (Altlauerhof), levede og virkede der endnu 1849.

Gift med Johanna Carolina Henriette Steffen, som ogsaa levede endnu 1849.

7) *Dorothea Henriette Quade*, døbt i Schlutup 25. Juni 1797.

Gift 1829 med Værtshusholder (vistnok i Lübeck) Jac Peter Steffen.

8) *Johan Wilhelm Quade*, født i Schlutup 1. Marts 1803, var fra 1835 Hustømrer i Lübeck, død der 1877.

Gift 1835 med Anna Maria Lantz fra Lersletten i Baden.

9) *Hans Hinrich Quade*, født i Schlutup 7. Juni 1805, var Kromand i Crummese ved Lübeck.

Gift ca. 1829 med Anna Maria Elisabeth Langhaus.

Ingen af Mejeriforpagter Hans Christoph Hinrich Qvades Efterkommere af Navnet Quade vides at være komne til Danmark.

**Claus Hinrich Quade**, sandsynligvis født i Hannover ligesom Broderen Carl Albrecht Quade, men rimeligvis lidt yngre end denne, stod i Maj 1739 Fadder hos Broderen i Eckernførde, benævnedes da Forvalter. I September samme Aar er han Næringsdrivende i Eckernførde (solgte da et lille Parti Mursten til Godset Gereby). I 1740 stod han ogsaa fra Eckernførde i Forretningsforbindelse med Gereby (solgte da en gammel Møllesten dertil). 1741 giftede han sig en Selvejergaard til i Sandbech i Kappel Sogn i Angel. Denne Gaard havde ligesom de andre Gaarde i Sandbech (der var 6 i det hele) været i fri Selveje fra gammel Tid af; den eneste Afgift, der svarede, var en Herrengeld, der fra alle Gaarde tilsammen beløb sig til 24 Skilling og som erlagdes til Gottorp Amtstue.

Geld - Proportion af den  
firerundige med Afsigelse  
til Godset Gereby  
som i Mai 1740 til Sept. 1741.

Stk  
6. XXVII  
N. 4/6



Pensionær (Pächter) Claus Hinrich Quades  
Underskrift i Gerebys Regnskabsbog.

Gaarden var i adskillige Generationer gaaet i Arv fra Fader til Søn i den Jessenske Slægt, og Besidderne synes samtidig at have været Fogeder i Sandbech. Da Broderen Carl Albrecht Quade i 1748 igen blev Mejeriforpagter paa Bockholt, blev Claus Hinrich Quade dennes Medforpagter, men beholdt alligevel sin Gaard i Sandbech, hvilken han ogsaa vedblev at bebo indtil ret kort Tid før sin Død.

I 1754 forlod Carl Albrecht Quade Bockholt, og Claus Hinrich Quade blev nu Eneforpagter. Fra 1759 — indtil han forlod Godset — var han tillige dettes Forvalter. I Godsets Regnskabsbøger ses Indførsler forsynet med hans Underskrift. I 1761 eller 1762 ophørte C. H. Quade med sin Virksomhed paa Gereby og blev nu Pensionær (Mejeriforpagter) paa de to store Gaarde Kronsgaard og Pommerby under det adelige Gods Düttebøl i Gelting Sogn. Han boede som tidligere nævnt — indtil ret kort før sin Død — i Sandbech; men han døde i Gelting Sogn 5. Oktober 1770 og blev begravet i Gelting 9. Oktober s. A.

*Segl des H. Hinrich Quade*



*Handt. nach einem Segelabdruck in der P. H. de Haack.  
Archiv in Kiel (6. XII. 7. 17. 404.) Datum 1750. Nr. 18  
Sandbech*

Claus Hinrich Quades Segl.

Gift (sandsynligvis i Kappel) 1741 med Anna Jessen, født paa Priesholt i Gelting Sogn 19. Februar 1712 (Datter af Mejeriforpagter paa Priesholt (tidligere Mejeriforpagter paa Kronsgaard) og ved sin Død Selvejer af Fædrengaarden i Sandbech, Claus Jessen, født i Sandbech 1665, død vistnok 1738, og Hustru Dorthea Mannertz, født ca. 1685, død i Sandbech 26. Marts 1765, begravet i Kappel 29. Marts s. A.), død i Sandbech 31. Juli 1764, begravet i Kappel 3. August s. A.

(Hun gift 1ste Gang (sandsynligvis i Kappel) ca. 1731 med Christian Albrecht Tram, der vistnok fra sit Giftermaal af bestyrede Gaarden for sin Svigerfader — for endelig i 1739 at blive Ejer af samme; død vistnok i Sandbech 1741.

I sidstnævnte Ægteskab var der mindst 4 Børn:

1) Hans Peter Tram, født i Sandbech 18. Juni 1732, købte ved Købekontrakt af 17. Januar 1774 det adelige Gods Bienebech i Sieseby Sogn i Schwanzen sammen med Svogeren Uriel for en Pris af 85 000 Rigsdaler, og efter Købet blev Godset ved en Delingsplan af 29. Oktober 1774 delt mellem Køberne, saaledes at Uriel for sin Del fik Gaarden Staun.

Tram, der var en dygtig og anset Mand, døde paa Bienebech 31. Maj 1788.

Gift med Maria Rickers fra Eckernførde. Hun solgte ved Kontrakt af 26. Maj 1801 Godset for en Pris af 140 000 Rigsdaler til en Siemon Carl v. Wasmer og flyttede til Eckernførde, hvor hun sandsynligvis er død.

I dette Ægteskab var der tre Sønner og to Døtre, der alle synes at være komne i gode Stillinger.

2) Hinrich Tram, født i Sandbech i Kappel Sogn 10. Juni 1734, rejste omkring 1760 til Jylland, hvor han først var Mejeriforpagter paa Kalø i Bregnet Sogn — og senere indtil sin Død paa Store Grundet ved Vejle. Han døde under et Besøg hos Broderen, Godsejer Hans Peter Tram, paa Bienebech 14. Juli 1773 og blev begravet i Sieseby.

Gift 1ste Gang med Margrethe Jensen, død uden at efterlade sig Børn.

Gift 2den Gang (efter Kongebrev) i Hornstrup 1. December 1769 med Christina Bonne (eller Bonnemann), som 18. November 1774 viedes i Hornstrup til Trams Efterfølger som Mejeriforpagter paa Store Grundet, Christian Hirschnach, senere Mejeriforpagter paa Rugaard i Hyllested Sogn i Jylland, hvor han døde 15. Maj 1786. — Christina Bonne, der overlevede ham, var Datter af Værtshusholder i Odense Jens Jørgensen Bonne og Hustru Karen Rasmusdatter, og døde hos sin Søn, Kammerraad Christian Albrecht Tram til Astrup i Grinderslev Sogn 27. Marts 1812.

3) Claus Tram (muligvis Tvilling), født i Sandbech i Kappel Sogn 7. April 1736, vides der intet om, saa han er rimeligvis død tidligt.

4) Anna Margrethe Tram (muligvis Tvillingsøster til for-nævnte) skal være født i Sandbech i Kappel Sogn i April 1736, død paa Stovgaard i Tørring Sogn; begravet i Tørring 18. Januar 1779.

Gift med Peter Petersen, født vistnok i Angel ca. 1739, kom i Begyndelsen af 1770'erne til Stovgaard og Alstedgaard som Mejeriforpagter. Købte 1777 Kirken og en Del Jordegods i Viuf Sogn, hvoraf han lod Viufgaard opstaa. Af Skiftet efter ham ses det, at han havde faaet Pengelaan til Køb af Kirke og Jord af Svogeren, Godsejer Peter Tram til Bienebech. Petersen overtog dog ikke selv Styret af Ejendommen før 1779; — indtil da drev Hustruens Halvbroder, Carl Albrecht Qvade, Ejendommen. Stovgaard ejedes paa den Tid, Petersen kom dertil, af Kaptajn Frederik Christian Tønne v. Lüttichau — en Broder til Kaptajn Hans Helmuth v. Lüttichau paa Skerrildgaard, og man kan deraf formode, at Petersen gennem sin

Svoger Carl Albrecht Qvade (der, dengang Petersen kom til Stovgaard, var Mejeriforpagter paa Skerrildgaard), er bleven anbefalet som Mejeriforpagter paa Stovgaard og Alstedgaard. Død paa Viufgaard 1792.

Han gift igen efter Anna Margrethe Trams Død.)

Claus Hinrich Quade blev gift 2den Gang med Metta Margretha Sundins, født vistnok i Kappel ca. 1723 (Datter af Sognepræst i Kappel Johannes Sundins, født ca. 1685, fra 1718 Sognepræst i Kappel, død der som Pastor emeritus 2. Februar 1774, og Hustru Ida Margaretha Andreae, død i Kappel 30. Oktober 1778), død i Kappel uden at efterlade sig Børn 8. Juli 1797; begravet sammesteds 13. Juli s. A.

Claus Hinrich Quade havde 6 Børn, alle af 1ste Ægteskab (A<sub>1</sub> — A<sub>6</sub>).

#### **Oversigt over Claus Hinrich Qvades Børn:**

A<sub>1</sub> *Carl Albrecht Qvade* (1741—1801), g. m. E. C. H. Kühl. Se Side 14.

A<sub>2</sub> *Gerhard Friedrich Quaade* (1743—1821), g. m. M. S. Kaysen. Se Side 72.

A<sub>3</sub> *Ida Lucia Quaade* (1745—1831), g. m. R. Smith. Se Side 82.

A<sub>4</sub> *August Didrich Quaade* (1748—1811), g. m. M. M. Morthorst. Se Side 83.

A<sub>5</sub> *Dorthea Cathrine Quaade* (1751—1781), g. m. J. Kayesen. Se Side 113.

A<sub>6</sub> *Elisabeth Marie Quaade* (1754—1783), g. m. H. Jensen Bonnemann. Se Side 114.

A<sub>1</sub> *Carl Albrecht Qvade*, født i Sandbech i Kappel Sogn 20. November 1741, lærte sandsynligvis Mejerivæsen og Landvæsen hos Faderen paa Bockholt og i Sandbech og var vistnok en Tid Medhjælper hos Mejeriforpagter Clas Vollertzen paa Düttebøl i Gelting Sogn. Efter Vollertzens Død i 1762 overtog han Mejeriforpagtningen paa Düttebøl og giftede sig Aaret efter med Vollertzens Enke.

Paa Düttebøl var Qvade til ca. 1767. Han og Familie rejste da til Jylland, hvor han blev Mejeriforpagter paa Skerrildgaard i Nebsager Sogn. Denne Stilling havde Qvade sandsynligvis faaet gennem Halvbroderen, Hinrich Tram, som paa den



Tid var Mejeriforpagter paa Store Grundet ved Vejle, der ligesom Skerrildgaard paa den Tid ejedes af Kaptajn (senere Konferensraad og Kammerherre — fra 1767 ved Faderens Død Stamhusbesidder til Tjele) Hans Helmuth v. Lüttichau (1740 — 1801), og i 1768 staar saaledes Kaptajn Lüttichau Fadder til en af Qvades Børn. En anden af Qvades Børn holdt højædle og velbaarne Fru v. Lüttichau over Daaben den 30. Juli 1773. Paa Skerrildgaard var Qvade til ca. 1774. Han blev derefter Mejeriforpagter paa Vellinggaard i Smidstrup Sogn. Paa den Tid ejedes Vellinggaard af Løjtnant Chr. H. Wildenrath, der dog allerede solgte Gaarden 1777. Samtidig dermed forlod Qvade Vellinggaard, og han blev nu en kort Tid — til 1779 — Bestyrer af en Del Jordegods i Viuf Sogn, der i Aaret 1777 var blevet købt af Svogeren, Mejeriforpagter Peter Petersen paa Stovgaard. Petersen var muligvis bunden af sin Mejeriforpagtningskontrakt paa Stovgaard, og af den Grund kom vel saa Svogeren Qvade til at tage sig af den ny erhvervede Ejendom. Af dette Gods opstod »Viufgaard«, hvor Qvades Søn, Carl Ludvig, fødtes 18. Oktober 1778. I 1778 kom der ny Ejer paa Stovgaard, nemlig Just Fr. Wodschou, og af den Grund — maaske — er Petersen blevet løst fra sin Kontrakt; i hvert Fald træffe vi ham paa Viufgaard 1779. Da Petersen rejste fra Stovgaard, banede han imidlertid Vej for Qvade, der blev hans Afløser som Mejeriforpagter paa Stovgaard. Den 15. Oktober 1780 holdt Fru Wodschou Qvades yngste Barn, Sophie Frederikke Amalie, over Daaben i Tørring Kirke. I 8 Aar var Qvade paa Stovgaard. Da Kancelliraad Fr. V. Hansen, der var bleven Ejer af Gaarden i 1783, solgte i 1787, forlod Qvade Stovgaard; men hvor han nu kom hen, vides ikke; men i 1792, 1793 og 1794 er han paa Vrigstedgaard i Vrigsted Sogn, ca. 2½ Mil øst for Vejle. Herfra drog han i 1794 til Stensballegaard ved Horsens. Her hos Baron Jens Carl Kragh Juel Wind (— fjøede i 1807 Navnet Arenfeldt til sit Navn; død 1854 i en høj Alder) var han Mejeriforpagter i 7 Aar — til sin Død. Af Folketællingen for 1801 ser man, at han her havde i sit Brød — foruden Sønnen, Carl Ludvig og Datteren, Sophie — 1 Bødker, 1 Mejerske, 1 Kokkepige og 6 Malkepiger. Af Skiftet efter hans Død ses det, at Formue og Gæld gik lige op; men det var først efter at hans efterlevende Enke havde faaet eftergivet en Gæld

til Hinrich Trams Enke, Christine Hirschnach (født Bonne) paa Astrup i Grinderslev Sogn. Denne Gæld var efter en den 11. December 1772 til Hinrich Tram udstedt Obligation 800 Rigsdaler og efter et simpelt Gældsbevis af 1. Maj 1773 — yderligere — 400 Rigsdaler.

Carl Albrecht Qvade stavede i sit Hjemland Navnet »Quaade«; men da han kom til Jylland, simplificeredes Stavemaaden. Navnet skal i sin Tid have givet Anledning til saa mange Forvekslinger af Stavemaade og Udtale, at det var blevet Familien for broget. Saaledes ser man ogsaa Enken ved Qvades Død i Bekendtgørelsen stave Navnet »Qvade«, ligesom alle tre Sønner ved Skiftesamlingen kort efter underskrev sig »Qvade«.

C. A. Qvade døde paa Stensballegaard 4. August 1801 og blev begravet paa Vær Kirkegaard. Hans Enke bekendtgør Dødsfaldet i Adresseavisen (Berlingske Tidende) den 10. August saalydende:

Efter omtrent et Aars ustanden Sygdom, behagede det Forsynet den 4. August sidstleden at bortkalde fra det timelige min gode og retskafne Mand, Carl Albrecht Qvade, Forpagter paa Stensballegaard ved Horsens. Dette for mig smertelige Dødsfald skulde jeg ikke unnlade paa egne og vore Børns Vegne at bekendtgøre fraværende Slægt og Venner, om hvis sande Deltagelse vi ingenlunde tvivle.

E. C. H., Enke af sal. Qvade.

Viet i Gelting 26. Juni 1763 til Elsabe Catharina Hedewig Kühl, født ca. 1740 (maaske Datter af Gartner paa Østergaard i Steinbergkirche Sogn i Angel, Christian Kiel (eller Kühl) og Hustru Sabine\*). Efter Mandens Død fortsatte hun ved Sønnen Carl Ludvig Qvade, Mejeriforpagtningen paa Stensballegaard i 3 Aar, og da Sønnen ved Slutningen af denne Periode modtog Mejeriforpagterstillingen paa Juellinge paa Lolland, fulgte hun og Datteren med til Lolland, hvor hun døde hos ham paa Kirstinefeldt i Græshave Sogn 6. Juli 1826 og blev begravet paa Græshave Kirkegaard.

---

\*) En Broder til Elsabe Catharina Hedewig Kühl, Jøchum Hinrich Kühl, født ca. 1732, afløste C. A. Qvade som Mejeriforpagter paa Düttebøl, men rejste i Begyndelsen af 1770erne til Jylland, hvor han var Mejeriforpagter paa forskellige Gaarde, saasom Herningsholm og Spøttrup; han døde paa Engelsholm og blev begravet i Norup 8. Maj 1791.

Carl Albrecht  
Quade.  
Elke Catarina  
Herrig Quaden  
d. 10 Juni  
1764

Mejeriforpagter Carl Albrecht Qvades Skrift i hans holstenske  
Salme- og Bønebog.

(Hun gift 1ste Gang ca. 1757 med Clas Vollertzen (— en stor jernbeslaet Egetræskiste — stammende fra dette Bryllup — findes i Familien); han var fra 1738 Mejeriforpagter paa Hesselberg i Gelting Sogn, men blev i 1747 ved Giftermaal med Mejeriforpagterenken, Anna Marie Korks paa Düttelbøl, Mejeriforpagter paa Düttebøl. Han var gift mindst 4 Gange. Død paa Düttebøl i Gelting Sogn 20. Juni 1762.

I Elsabe Catharina Hedewig Kühls Ægteskab med Vollertzen blev der født 2 Sønner; den ældste af dem, August Philip Hinrich Vollertzen, født paa Düttebøl 14. November 1758, døde som lille Barn; den anden Søn, August Philip Vollertzen, født paa Düttebøl 23. September 1761, købte i 1792 sammen med Stedfaderens Broder, Gerhard Friedrich Quaade og en Claus Clausen, ved Kronsgaards Udparcellering, Hovedparcellen Dystnishye, men rejste senere til Fyen, hvor han var Hollænder paa Rødkilde i mange Aar.

Død paa Rødkilde i Ulbølle Sogn 15. Februar 1837; benævnes ved sin Død: forrige Hollænder.

Gift med Adriane Sybrande Hansen, født i Slesvig eller Holsten ca. 1769, død som pensioneret Mejerske paa Rødkilde i Ulbølle Sogn 2. December 1851.)

Carl Albrecht Qvade havde ialt 10 Børn (B<sub>1</sub> — B<sub>10</sub>).

### **Oversigt over Carl Albrecht Qvades Børn:**

B<sub>1</sub> *Claus Hinrich Quaade* (1765—), død som lille Barn i Angel. Se Side 18.

B<sub>2</sub> *Hinrich Christian Qvade* (1766—1786). Se Side 18.

B<sub>3</sub> *Anna Margrethe Elisabeth Qvade* (1768—1787). Se Side 19.

B<sub>4</sub> *Et dødfødt Pigebarn* (1770). Se Side 19.

B<sub>5</sub> *Claus Hinrich Qvade* (1771—1858) g. 1. G. m. H. E. Tietgen og 2. G. med J. Frantzen. Se Side 19.

B<sub>6</sub> *Maria Catharina Hedvig Qvade* (1773—1792). Se Side 41.

B<sub>7</sub> *Jochum Friedrich Qvade* (1774—1844), g. m. A. L. Smith. Se Side 41.

B<sub>8</sub> *Christine Dortehea Lucia Qvade* (1777—1787). Se Side 44.

B<sub>9</sub> *Carl Ludvig Qvade* (1778—1836), g. m. D. Wiinholt. Se Side 45.

B<sub>10</sub> *Sophie Frederikke Amalie Qvade* (1780—1875), ugift. Se Side 71.

B<sub>1</sub> *Claus Hinrich Quaade*, født paa Düttebøl i Gelting Sogn 27. Juli 1765, død i Angel eller paa Rejsen til Jylland som lille Barn.

B<sub>2</sub> *Hinrich Christian Qvade*, født paa Düttebøl i Gelting Sogn 23. November 1766, blev vistnok opdraget hos Onkelen Hinrich Tram og dennes Hustru Christina Bonne paa Store Grundet ved Vejle, og blev vistnok efter Onkelens Død i 1773

hos Tanten i hendes andet Ægteskab med Mejeriforpagter Hirschnach, der fra Store Grundet kom til Rugaard i Hyllested Sogn. Her paa Rugaard døde H. C. Qvade som Elev og blev begravet i Hyllested 7. November 1786.

B<sub>3</sub> *Anna Margrethe Elisabeth Qvade*, født paa Skerrildgaard i Nebsager Sogn, døbt i Nebsager Kirke 13. Juli 1768, død paa Stovgaard i Tørring Sogn, begravet i Tørring 17. Januar 1787. Ugift.

B<sub>4</sub>. Et dødfødt Pigebarn, begravet i Nebsager 7. Juni 1770.

B<sub>5</sub> *Claus Hinrich Qvade*, født paa Skerrildgaard i Nebsager Sogn, fremstillet i Nebsager Kirke 16. August 1771, er der ingen Oplysninger om fra den tidligste Ungdomstid; men man kan ane, at han har været Forvalter hos sin tilkommende Svigerfader, Forpagter Tietgen (Forpagter paa Gaardene Rygaard, Glorup og Anhof paa Fyen); herovre blev han i hvert Fald gift, medens han var ganske ny Forpagter paa Skellebækgaard paa Sjælland.

*Mehrløje d. 12 Dec 1803*

*C. Qvade. —*

Forpagter Claus Hinrich Qvades Skrift.

I 1798 kom Qvade til Skellebækgaard som Forpagter (Forpagtningskontrakt oprettet 5. Januar 1798)). Gaarden, som ejedes af Købmand Anders Borch i Holbæk, var en af samme Borch opbygget Markgaard lige udenfor Holbæk By. Paa den Tid, Qvade blev Forpagter paa Skellebækgaard, havde han en Faster og Onkel boende i Roskilde. Onkelen, Rasmus Smith,

var Overkonsumptionsbetjent hos Konsumptionsforpagter Borch (Fader til Købmand Anders Borch i Holbæk); man kan saaledes have en Formodning om, at det er gennem Fasteren og Onkelen, at C. H. Qvade er kommen til Skellebækgaard.

Af Holbæk Panteprotokol ses det, at Qvade til Borch har udstedt en Panteobligation, som blev tinglæst 15. April 1799, lydende paa 390 Rigsdaler med 1ste Prioritet i Effekter og Kraturer; — denne Obligation blev mortificeret 2. Januar 1803. Paa Skellebækgaard var Qvade Forpagter til 1810. Han forpagtede nu Smakkerupgaarden (Lerchesminde) ved Ka lundborg, men boede de første Aar af Forpagtningstiden i Svinninge ved Holbæk. I disse Aar var Stedsønnen, Frederik Jørgen (Hustruens Søn før Ægteskabet) Forvalter paa Smakkerupgaarden. Det er engang blevet fortalt, at der i sin Tid har været en Qvade paa Svinningegaard i Svinninge — maa-ske var det Claus Hinrich Qvade.

Paa Smakkerupgaarden kom C. H. Qvade, da Statsbankerotten i 1813 indtraf, til at sidde meget haardt i det. Han sad dog paa Gaarden til 1822 eller 1823, men maatte saa gaa. Han stod saaledes fuldstændig paa bar Bund og maatte da for at friste Tilværelsen flytte ind i et af Smakkerupgaardens Huse, hvor han maatte tage til Takke med en Indsidders beskedne Lod (— benævnes ved Svigerfaderens Død i 1830: Avlsbruger). Han boede her i ca. 20 Aar, men kom saa til Børnene, der efterhaanden havde faaet egne Hjem. En af Sønnesønnerne har fortalt følgende Smaatræk om ham:

C. H. Qvade var meget interesseret Jæger, og selv paa sine gamle Dage — højt op i Firserne — var han en dygtig Skytte. Medens han i 1850erne var paa et Besøg hos Sønnen, Forpagter Vilhelm August Quaade, paa Stenrandgaarden, traf han Godsets Skovrider, og han spurgte nu denne, om han ikke maatte faa Lov til at gaa paa Jagt paa Gaardens Jorder; — og Skovrideren, der aabenbart har tænkt, at en saa gammel Mand, som Qvade — dengang var — ikke har kunnet skyde ret meget, gav ham Lov dertil. Saa træffer det sig ikke saa længe efter, at Skovrideren var paa Jagt paa Stenrandgaardens Jorder — og han skyder forbi til et Stykke Vildt. Et Øjeblik efter hører han imidlertid et Skud nede fra en Lavning i

Marken og ser i samme Øjeblik Vildet styrte dødt om — og nu kom gamle Qvade frem med Bøssen.

Siden den Tid turde Skovrideren dog ikke lade ham gaa paa Jagt mere.

Qvade kunde ogsaa paa sine meget gamle Dage — naar han kastede en Sten i Vejret — faa Ram paa den med Bøssen, inden den endnu naaede Jorden.

Han døde hos Datteren i Faarevejle (Dattersønnen Hans Peter Andersen, som lever endnu, har fortalt, hvorledes han sad ved Morfaderens Dødsleje med sin Haand i hans — og derved littede ham Døden) 13. August 1858 og blev begravet i Viskinde 18. August s. A.

Viet 1ste Gang (efter Kongebrev) i Svindinge paa Fyen 18. Maj 1798 til Henriette Emilie Tietgen, født ca. 1761, konfirmeret i Øxendrup paa Fyn 1776 (Datter af Forpagter paa Gaardene: Rygaard, Glorup og Anhof, Peter Ulrich Tietgen, født ca. 1732, begravet i Langaa paa Fyen 11. Maj 1799, og Hustru Engel Magdalena Haartzén, født ca. 1741, begravet i Langaa 20. August 1777); hun fik Udstyr til en Værdi af 489 Rigsdaler og 4 Mark, — var Grandtante til den berømte Tietgen.

Død paa Smakkerupgaarden i Viskinde Sogn 28. Oktober 1814; begravet i Viskinde 2. November s. A.

Viet 2den Gang i Bjergsted 13. Januar 1815 til Johanne Frantzen, født i Tølløse 1791, Daaben konfirmeret i Tølløse Kirke 6. Maj s. A. (Datter af daværende Møller i Tølløse — senere Gaardmand i Langerød i Merløse Sogn ved Holbæk — Søren Frantzen, født 1759, død i Holbæk 7. December 1830, og Hustru Christiane Arvsdatter, født ca. 1760, død i Holbæk 12. August 1838). Hun tilbragte vistnok en Del af sin Barndom hos Farmoderen, Mette, født Frantzen, Møllerske i Gryde Mølle, en af Kongens Møller i Bjergsted Sogn. Farmoderen var Datter af tidligere Kroejer i Vejle Kro (Værsløv Sogn) Søren Frantzen, og fra 1795 Enke efter Møller Ole Petersen (— hendes 2det Ægteskab). Johanne Frantzen forblev vistnok i Møllen — efter Farmoderens Død i 1802 — hos Onkelen, Møller Peter Møller — og man ser saaledes Onkelen være hendes Forlover ved Brylluppet. Hun døde i Smakkerup 28. Maj 1832 og blev begravet paa Viskinde Kirkegaard 4. Juni s. A.

Claus Hinrich Qvade havde ialt 8 Børn (C<sub>1</sub> — C<sub>8</sub>).

**Oversigt over Claus Hinrich Qvades Børn:**

C<sub>1</sub> *Carl Ulrich Qvade* (1799—1832), ugift. Se Side 22.

C<sub>2</sub> *Henriette Emilie Quaade* (1816—1893), g. m. A. Larsen. Se Side 23.

C<sub>3</sub> *Frantz Ludvig Quaade* (1817—1885), g. m. A. Hansdatter. Se Side 23.

C<sub>4</sub> *Jochum Philip Quaade* (1819—1882), g. m. M. M. Jensdatter. Se Side 27.

C<sub>5</sub> *Vilhelm August Quaade* (1820—1916), g. 1. G. m. A. C. Andersen, g. 2. G. m. B. M. Larsdatter. Se Side 28.

C<sub>6</sub> *Carl Christian Qvade* (1823—1847), ugift. Se Side 40.

C<sub>7</sub> *Christiane Elisabeth Qvade* (1825—1829). Se Side 40.

C<sub>8</sub> *Søren Qvade* (1827), død som spædt Barn. Se Side 40.

Af 1ste Ægteskab 1 Barn.

C<sub>1</sub> *Carl Ulrich Qvade*, født paa Skellebækgaard ved Holbæk 16. September 1799, kom efter Konfirmationen, der foregik i Efteraaret 1813, i Lære hos Købmand Anders Borch i Holbæk (— Faderen havde, som det vil erindres, tidligere været Forpagter hos Borch); han blev udlært 1. Maj 1821. Var derefter Butikssvend til November 1824 hos Købmand C. M. Høfeldt i København, hvorpaa han var Svend hos Urtekræmmer Hans Adolf Høeg i København til 1. November 1825. Kom derefter til en Købmand N. Ditzel i Nykøbing paa Sjælland, hvor han var til 1. Maj 1826.

Senere skal han have haft Forretning i Slagelse, men tilbragte sin sidste Tid i København, hvor han ernærede sig som Markeur (Billardtjener) hos Billardholder Wilsted paa Hjørnet af Vognmagergade og Møntergade, og havde sin Bopæl i Landemærket hos Enken efter en Høker Intze.

Han døde ugift i København 26. Juli 1832.

Af 2det Ægteskab 7 Børn.



C<sub>2</sub> *Henriette Emilie Quaade*, født paa Smakkerupgaarden i Viskinde 20. August 1816; hun og hendes Helsøskende skrev sig i deres unge Dage »Qvade«, men senere optog de den tidligere Form »Quaade«.

Død i Faarevejle 15. November 1893.

Viet i Faarevejle 18. August 1844 til Anders Larsen, hjemmedøbt i Hørve 21. Januar 1799 (Søn af Husmand i Hørve, Lars Christensen, født ca. 1757, død i Hørve 9. November 1819, og Hustru Karen Christensdatter), Gaardmand i Faarevejle under Dragsholm; død i Faarevejle 27. Februar 1867.

(Han gift 1ste Gang ca. 1818 med Maren Nielsdatter, født ca. 1791, død i Faarevejle 4. Maj 1844.)

6 Børn.

1. Hans Peter Andersen, født i Faarevejle 23. Juni 1844, var Husmand dér og tillige Deligencekusk paa Ruten imellem Nykøbing og Faarevejle Kro; opholder sig nu hos en Datter og Svigerson i Lumbsaas.

Viet i Faarevejle 8. Marts 1867 til Maren Christensdatter, født i Faarevejle 8. December 1843 (Datter af Husmand Christen Jørgensen og Hustru Ane Marie Sørensdatter), død hos Datteren og Svigersonnen i Lumbsaas i Februar 1926.

2. Maren Sofie Andersdatter, født i Faarevejle 12. November 1846, død dér 11. December 1904.

Viet i Faarevejle 2. Juni 1871 til Niels Peter Larsen, født sammesteds 23. Januar 1839 (Søn af Gaardmand sammesteds, Lars Hansen og Hustru Ane Marie Petersdatter), Gaardmand i Faarevejle.

3. Christian Andersen, født i Faarevejle 1. Maj 1849, var Husmand i Faarevejle; død sammesteds 6. Juni 1914.

Viet 1ste Gang i Faarevejle 11. Juni 1880 til Karen Sofie Christensen, født sammesteds 24. Marts 1853 (Datter af Husmand dér, Christen Jørgensen og Hustru Ane Marie Sørensdatter), død i Faarevejle 26. Januar 1889. Gift 2den Gang med Marie Lovise Hansen.

4. Karen Marie Andersdatter, født i Faarevejle 12. Maj 1850, død sammesteds 2. Marts 1860.

5. Christine Marie Andersdatter, født i Faarevejle 2. Maj 1855, død sammesteds 2. Februar 1864.

6. Christiane Andersdatter, født i Faarevejle 30. Maj 1857, død dér 23. Oktober 1872.

C<sub>3</sub> *Frantz Ludvig Quaade*, født paa Smakkerupgaarden i Viskinde 13. Oktober 1817, kom 1. November 1833 i Væverlære hos Enken Christine Jentomine Gath i Kalundborg og

vendte efter udstaaet Læretid tilbage til Viskinde. Her ned-satte han sig i Faderens Hjem som Væver, men maatte snart opgive Professionen, da hans Bryst ikke kunde taale dette Arbejde. I 1845 boede han som Indsidder og Handelsmand hos en Enke i Viskinde. Nogen Tid efter købte han Gaarden Granly i Viskinde, og faa Aar derefter, i 1856, købte han et stort Areal af Viskinde Præstegaards Jorder. Af Præstegaardsjorden og noget andet tilkøbt Jord skabte han efterhaanden Stensgaard, som blev en Gaard paa ca. 150 Tdr. Land. Medens han til at begynde med — fra Granly — drev al Jorden, opbyggede han lidt efter lidt Stensgaard. I 1881 stod Hovedbygningen færdig, og Sønnen H. P. Quaade, der blev gift samme Aar, flyttede nu ind paa Gaarden og overtog Styret af samme.

1876 købte Quaade Vørslevgaarden i Vørslev Sogn til sin ældste Søn, C. C. Quaade.

Med det samme at Quaade var Landbruger, vedblev han at drive Handel med Kreaturer. I nogle Aar var han Svineopkøber i ret stor Stil. Svinene slagtede han hjemme paa Gaarden for derefter at sende dem til København.

Han døde paa Granly 26. Marts 1885 og blev begravet paa Viskinde Kirkegaard 1. April s. A.

Viet i Viskinde 2. November 1844 til Anna Hansdatter, født i Smakkerup i Viskinde Sogn 9. Oktober 1820 (Datter af Gaardmand i Smakkerup Hans Jensen og Hustru Ane Petersdatter), død i Viskinde 1898; begravet sammesteds.

3 Børn ( $D_1$  —  $D_3$ ).

$D_1$  *Hanne Sofie Quaade*, født i Viskinde 15. Marts 1845, opholdt sig hos Forældrene paa Granly, død i Viskinde 21. Oktober 1873, begravet dér 29. Oktober s. A. Ugift.

$D_2$  *Carl Christian Quaade*, født i Viskinde 3. Oktober 1847, var i sin Ungdom hjemme hos Faderen i Viskinde. 1876 købte han ved Faderens Hjælp Vørslevgaarden i Vørslev Sogn. Ved Siden af sit Landbrug drev Quaade ligesom Faderen en Del Handel med Kreaturer. I 1918 solgte han Vørslevgaarden og flyttede til Jyderup, hvor han ejer og beboer Villa »Det hvide Hus«.

Quaade har en Aarrække været Voldgiftsdommer ved Handelen med Kreaturer.

Gift i Kalundborg 24. Oktober 1877 med Anna Christensen, født dér 1. Oktober 1848 (Datter af Hestehandler i Kalundborg Peter Christensen og Hustru Juliane Sofie Madsen.)  
2 Børn (E<sub>1</sub>—E<sub>2</sub>).

E<sub>1</sub> *Hanne Sofie Quaade*, født paa Værsløvgaarden i Værsløv Sogn 20. August 1878.

Viet i Holmens Kirke i København 22. Januar 1897 til Hans Peter Mogensen, født i Staarby i Øster Egesborg Sogn 22. September 1867 (Søn af Musiker Anders Mogensen og Hustru Ellen Hansen), var ved sit Giftermaal Forvalter paa Birkendegaard i Værsløv Sogn og kom senere til Lerchesminde i Viskinde Sogn som Forvalter; er nu Rejsende for Nordsis Fabrikker i København — har Borgerskab som Grosserer.

4 Børn.

1. *Anders Christian Julius Mogensen*, født paa Birkendegaard i Værsløv Sogn 5. Februar 1898, er Repræsentant — boer i København. Ugift.

2. *Frantz Ludvig Quaade Mogensen*, født paa Birkendegaard i Værsløv Sogn 27. Maj 1899, er Politibetjent i Ordrup.

Viet i København 26. Maj 1924 til Emilie Bertha Marie Hansen, født i København 24. Oktober 1895.

3. *Ellen Mogensen*, født paa Lerchesminde i Viskinde Sogn 30. Oktober 1901, er ansat i Illums Magasin i København. Ugift.

4. *Anna Mogensen*, født paa Værsløvgaarden i Værsløv Sogn 31. August 1902.

Viet i København 23. Oktober 1925 til Thormod Michael Meyer-Johansen, født i Solrød Skole 1. August 1901 (Søn af Lærer Meyer-Johansen), Repræsentant.

E<sub>2</sub> *Agnes Franziska Quaade*, født paa Værsløvgaarden i Værsløv Sogn 27. November 1884, opholder sig hos Forældrene i Jyderup. Ugift.

D<sub>3</sub> *Hans Peter Quaade*, født paa Granly i Viskinde Sogn 6. Maj 1852, lærte Landvæsen hos Faderen og var ogsaa en Tid hos den ældre Broder paa Værsløvgaarden. Ved sit Giftermaal i 1881 flyttede han ind i den nyopbyggede Stensgaard og overtog Styrelsen af samme for Faderen. Ved Moderens Død i 1898 blev han Ejer af Stensgaard og Granly, af hvilke han solgte

førstnævnte Gaard i 1913. Købte samme Aar (1913) et Hus i Viskinde, hvor han boede til sin Død 1920 — begravet i Viskinde.

Viet i St. Stefans Kirke i København 23. November 1881 til Mathilde Marie Rask, født i København 31. December 1855 (Adoptivdatter af Sognepræst i Viskinde Hans Christian Rask, død i Viskinde 22. Oktober 1875, og Hustru Elisabeth Sophie Højer, død 11. Maj 1896), lever i Viskinde.

3 Børn (F<sub>1</sub> — F<sub>3</sub>).

F<sub>1</sub> *Anna Elise Quaade*, født paa Stensgaard i Viskinde Sogn 10. November 1882.

Viet i Hjortshøj Kirke 18. September 1905 til Hans Møller, født paa Christianshavn 7. December 1873 (Søn af Etatsraad. Direktør i Østifternes Kreditforening, R. og Dbm., Rogert Conradin Møller, født 1844, død 26. August 1918, og Hustru Emilie Witt, død 1894), Købmand i Svebølle fra 1899.

1 Barn.

1. Inger Witt Møller, født paa Frederiksberg 10. Juni 1907.

F<sub>2</sub> *Ludvig Quaade*, født paa Stensgaard i Viskinde Sogn 31. Januar 1884, lærte Handelen hos Købmand Storch i Viskinde. Etablerede sig som Købmand ved Jerslev Station 1. April 1909. Død paa Hospital i København 7. April 1911; begravet i Viskinde.

Viet i Viskinde 7. November 1909 til Anna Margrethe Petersen (Navneforandring til Barner), født i Jylland 23. Februar 1882 (Datter af Sognepræst i Viskinde Christian Petersen, død 1911, og Hustru Anna Møller), opholder sig i Holte.

1 Barn (G<sub>1</sub>).

G<sub>1</sub> *Johannes Quaade*, født i Jerslev 26. November 1910, er i Handelslære i Holte.

F<sub>3</sub> *Fedora Quaade*, født i Viskinde 6. Juli 1885.

Viet i Aunsø Kirke 29. Juni 1912 til Karl Taarning, født paa Torpegaard i Bregninge Sogn 5. Juli 1881 (Søn af Gaardejer Niels Poul Taarning Andersen, død 26. Februar 1904, og Hustru Erasmie Frederikke Myhre); fra 1913 til 1920 Forpagter af Granly i Viskinde; — nu Ejer af samme Gaard.

1 Barn.

1. Hans Erik Taarning, født paa Granly i Viskinde 28. April 1914.

C<sub>4</sub> Jochum Philip Quaade, født paa Smakkerupgaarden i Viskinde Sogn 2. April 1819, lærte Smedeprofessionen hos Smedemester Rasmus Christensen i Viskinde. 1843 nedsatte han sig som Smedemester i Vollerup i Raklev Sogn ved Kalundborg — og virkede her til sin Død; han døde i Vollerup 21. August 1882 og blev begravet i Raklev.

Viet i Bregninge i Vestsjælland (Vielsen ikke indført i Kirkebogen) 1843 til Maren Marie Jensdatter, født i Bregninge 10. Marts 1819 (Datter af Gaardmand sammesteds Jens Petersen og Hustru Karen Sørensdatter), død i Eskebjerg i Bregninge Sogn 28. Januar 1898.

2 Børn (H<sub>1</sub> — H<sub>2</sub>).

H<sub>1</sub> Niels Henrik Quaade, født i Vollerup i Raklev Sogn 1. Juni 1845, stod i Smedelære hos Faderen til han var 18 Aar, men gik saa fra Faget. Købte 1872 et Boelssted i Eskebjerg, som han ejede til sin Død; var tillige Skolelodsforpagter i Eskebjerg. Død i Eskebjerg i Februar 1906; begravet i Bregninge.

Viet i Bregninge 2. November 1872 til Johanne Marie Olsdatter, født i Eskebjerg i Bregninge Sogn 21. Maj (Datter af Husmand og Tækkemand i Eskebjerg Ole Nielsen og Hustru Karen Hansdatter), død i Bregninge 10. April 1920; begravet sammesteds 15. April s. A.

Ingen Børn.

H<sub>2</sub> Johanne Caroline Quaade, født i Vollerup i Raklev Sogn 7. Februar 1851, opholder sig nu hos Sønnen i Uggerløse.

Viet i Bregninge 1. Maj 1878 til Niels Nielsen, født paa Bjerre Mark i Svallerup Sogn 19. Marts 1847 (Søn af Husmand sammesteds Niels Kristensen og Hustru Marie Petersdatter), Husmand i Bjerre. Død sammesteds 13. Februar 1893.

1 Barn.

1. Jens Peter Nielsen, født i Eskebjerg i Bregninge Sogn 31. Marts 1878, Husejer i Uggerløse i Rørby Sogn.

Gift med Karen Kirstine Jensen, født i Uggerløse i Rørby Sogn 21. Marts 1881.

C<sub>5</sub> *Vilhelm August Quaade*, født paa Smakkerupgaarden i Viskinde Sogn 31. December 1820, maatte som Barn ud at vogte Kreaturer. Efter sin Konfirmation tjente han i nogle Aar hos Sognefoged Ole Hansen i Viskinde, hvorfra han kom til sin Moster og Onkel (han gift 2den Gang), Kroejer Anders Andersen i Løve Kro (Gerslev Sogn). I Løve Kro var Quaade nogle Aar Gaards- og Avlskarl, men blev ved Onkelens Død i 1845 Bestyrer af Kroen. I 1848 forpagtede han Stenrandgaarden i Aunsø Sogn, hvilken Forpagtning han havde til ca. 1861.



Forpagter Vilhelm August Quaade og 2den Hustru.

Han blev derefter Forpagter paa Saltoftegaarden i Udby Sogn. Denne Forpagtning havde han til 1886 og var tillige i Tiden 1873—81 Forpagter paa Vesterbygaard i Jordløse Sogn ved Tissø. Boede fra 1886 paa Faurbo Mark i Særslev Sogn, hvor han drev en lille Ejendom, og flyttede senere til Lille Daurup i Bjergsted Sogn. Tilbragte sine sidste Aar i Jyderup. Quaade naaede fra bar Bund at blive en meget velhavende Mand. Følgende lille Anekdote fortælles endnu paa Egnen om ham: En-

gang han havde Besøg paa Gaarden, udtalte den Besøgende sin Beundring over et nyt Tag, som Quaade havde ladet lægge op paa en af sine Bygninger, men tillige sin Forbavselse over, at Quaade vilde ofre saa meget paa et Tag. — Quaade svarede ham dertil: »Hvis jeg vilde, saa kunde jeg takke alle mine Længer med Speciedalersedler.

Ved Iganghjælpning af Børnene i de for Landbruget uheldige Aar i Firserne, mistede han imidlertid hele sin Formue. Han blev en meget gammel Mand; — ligesom Fasteren paa Lol-land naaede han de 95. Død i Jyderup 15. April 1916; begravet i Viskinde — i Brødrene Quaades Familiegravsted.

Viet 1ste Gang i Gerslev 18. April 1849 til Anne Cathrine Andersen, født paa Pagterold i Krogstrup Sogn i Horns Herred 17. Juni 1819 (Datter af Avlingsforvalter paa Pagterold — senere Kroejer i Løve Kro (Gerslev Sogn) — Anders Andersen, født ca. 1780, død i Gerslev 20. September 1845, og 1ste Hustru Johanne Larsdatter), død paa Saltoftegaard i Udby Sogn 26. December 1863; begravet i Viskinde 2. Januar 1864.

Viet 2den Gang i Hjemmet paa Saltoftegaarden i Udby Sogn 27. Juli 1866 til Bente Marie Larsdatter, født i Sørslev Sogn 30. November 1846 (Datter af Gaardmand Lars Madsen og Hustru Margrethe Andersdatter), død i Jyderup 22. December 1906; begravet i Viskinde.

Vilhelm August Quaade havde ialt 14 Børn (I<sub>1</sub> — I<sub>14</sub>).

Af 1ste Ægteskab 6 Børn.

I<sub>1</sub> *Anders Emil Quaade*, født paa Stenrandgaarden i Aunsø Sogn 26. Juni 1849, lærte Landvæsen hos Faderen paa Saltoftegaarden og blev, efter i 1870 at have aftjent sin Værnepligt som Trænkonstabel i København, Faderens Forvalter paa Saltoftegaarden. Da Faderen i 1873 tillige forpagtede Vesterbygaard, blev han Forvalter der og var fra 1876 til 1881 Faderens Forpagter der. I 1881 købte han Olstrupgaarden i Bregninge Sogn, hvilken Gaard han ejede til 1887. Flyttede derpaa til Jyderup, hvor han i mange Aar drev Handel med Kreaturer — boer stadig i Jyderup.

Viet 1ste Gang i Trinitatis Kirke i København 28. April 1877 (— Kirkebogen har 27. April) til Anna Sophie Schytte, født i Ringsted 1. September 1848 (Datter af Hestehandler i

Ringsted Anders Schytte og Hustru Florentine H. Eleonora Sophie Hansen), død paa Vesterbygaard i Jordløse Sogn 10. August 1877; begravet i Viskinde 16. August s. A.

Viet 2den Gang i Bjergsted 24. Oktober 1884 til Anna Marie Christence Omøe, født i Holmstrup (Annekssogn til Jyderup) 24. Maj 1853 (Datter af Forpagter paa Benzonslund, senere Proprietær paa Snuderupgaard (nuværende Henriksholm) i Bjergsted Sogn, Peter Joachim Omøe og Hustru Ingeborg Busch), død i Jyderup 15. Marts 1915; begravet der.

Ingen Børn.

I<sub>2</sub> *Jens Johannes Quaade*, født paa Stenrandgaarden i Aunsø Sogn 23. Januar 1853, lærte Landvæsen hos Faderen. Købte 1881 en Gaard i Forsinge i Udby Sogn, hvilken han ejede til 1886. Rejste derefter til København, hvor han havde forskellig Beskæftigelse. Blev i 1894 ved Frihavnens Aabning ansat i Frihavnsselskabet som Pakhusformand, hvilken Stilling han beklædte til sin Død.

Død i København 11. Juli 1925, begravet paa Vestre Kirkegaard 16. Juli s. A.

Viet i Aunsø Kirke 14. December 1883 til Marie Rasmussen, født i Eskebjerg i Bregninge Sogn 13. November 1860 (Datter af Proprietær Ole Rasmussen, Stenrandgaarden, Aunsø Sogn, død i Udby 22. Juni 1891, og Hustru Ane Madsen, død i Udby 24. December 1908), boer i København.

2 Børn (J<sub>1</sub> — J<sub>2</sub>).

J<sub>1</sub> *Kristian Vilhelm Quaade*, født i Forsinge i Udby Sogn 31. December 1884, tog Studentereksamen fra Metropolitan-skolen og blev Januar 1910 Cand. med. Fra Marts 1910 til Marts 1911 Læge ved Skørping Sanatorium og fra Marts 1911 til Marts 1913 Læge ved Aalborg Kommunehospital. Praktiserede fra Marts 1913 til Maj 1920 i Øster Tørslev — og var fra Marts 1916 tillige Læge ved Skørping Sanatorium, men flyttede Maj 1920 til Randers, hvor han siden har været praktiserende Læge.

Viet i Holmens Kirke i København 11. Oktober 1911 til Ella Goldschmidt, født i København 28. September 1886 (Datter af Skibsmægler i København Carl Hilius Isak Goldschmidt, R., død



i København 18. Januar 1920, og Hustru Olga Johanne Catharina Grüner).

2 Børn (K<sub>1</sub> — K<sub>2</sub>).

K<sub>1</sub> *Mogens Quaade*, født i Aalborg 15. November 1912, er Discipel i Randers Latinskole.

K<sub>2</sub> *Kirsten Quaade*, født i Aalborg 6. April 1916.

J<sub>2</sub> *Ole Hermøn Quaade*, født i København 22. Juni 1886, gik som frivillig Lærling til Marinen 1902 og var Kadet 1904—08. Udnævntes til Sekondløjtnant 30. September 1908 og blev Premierløjtnant 19. August 1909. Gennemgik i Vinteren 1913—14 Søværnets Officersskole. Var derefter subaltern Officer i Marinens forskellige Skibe indtil December 1915, da han udnævntes til Chef for Torpedobaad. Var derefter Chef for forskellige Torpedobaade til 1918's Udgang. Den 14. December 1918 minesprængtes Torpedobaaden »Sværdfisken«, for hvilken Quaade var Chef, i Langelandsbæltet; 8 Mand af Besætningen omkom. 1. November 1919 Kaptajn i Flaaden og samme Aar Chef for Opmaalingsskib. Fra 1920—23 Chef for Inspektions-skibet »Absalon« til Tjeneste ved Fyr- og Vagervæsenet. Afsked med Ventepenge 31. December 1923. Modtaget Ansættelse i A/S. Danske Lloyd.

Viet i Budolfi Kirke i Aalborg 29. April 1913 til Elisabeth Mejsby, født i Aalborg 22. September 1890 (Datter af Ejer af Handelsgartneriet »Mølholm« i Aalborg (som solgtes 1918) Niels Christian Mejlby Sørensen og Hustru Ane Kirstine Elisabeth Sørensen).

3 Børn (M<sub>1</sub> — M<sub>3</sub>).

M<sub>1</sub> *Torben Quaade*, født paa Mølholm i Aalborg 5. Oktober 1914, død i København 23. Januar 1922, begravet paa Holmens Kirkegaard.

M<sub>2</sub> *Bente Quaade*, født i København 26. Oktober 1918.

M<sub>3</sub> *Flemming Quaade*, født i København 11. Juni 1923.

I<sub>3</sub> *Søren Emil Quaade*, født paa Stenrandgaarden i Aunsø Sogn 23. Juli 1855, døbt i Viskinde 27. Oktober s. A., lærte Manufakturfaget — og var Manufakturhandler i Kalundborg. — Død som Patient paa St. Hans Hospital ved Roskilde 5. Marts 1895; begravet paa St. Hans Hospitals Kirkegaard 12. Marts s. A. Ugift.

I<sub>4</sub> *Frederik Ferdinand Quaade*, født paa Stenrandgaarden i Aunsø Sogn 25. September 1856, var først Landmand; fra 1883 til 1886 Gaardejer i Viskinde; men rejste 1886 til København, hvor han fik Ansættelse som Reservepostbud, for derefter i 1889 at blive forfremmet til Postbud. Virkede som saadan til 1. November 1921, da han tog sin Afsked. Død som pensioneret Postbud i København 9. December 1926; begravet paa Vestre Kirkegaard 15. December s. A.

Viet i Viskinde 19. Juni 1883 til Ane Marie Madsen, født i Veddinge i Faarevejle Sogn 15. December 1859 (Datter af Gaardejer i Veddinge Kristen Madsen og Hustru Ane Kathrine Larsen).

9 Børn (N<sub>1</sub> — N<sub>9</sub>).

N<sub>1</sub> *Kristen Martin Quaade*, født i Veddinge i Faarevejle Sogn 9. August 1881, er Formand ved Tornevang Teglværk i Birkerød.

Viet i St. Lukas Kirke paa Frederiksberg 24. Maj 1907 til Sørine Nikoline Marie Markussen, født i Aarhus 5. Juli 1886 (Datter af Opsynsbetjent ved Horsens Tugthus Markus Markussen, død 1896, og Hustru Marie Petersen).

8 Børn (O<sub>1</sub> — O<sub>8</sub>).

O<sub>1</sub> *Else Mary Quaade*, født i København 14. September 1907.

O<sub>2</sub> *Helene Marie Quaade*, født paa Frederiksberg 17. Februar 1909.

O<sub>3</sub> *Inger Margrethe Bjørna Quaade*, født i Ballerup 2. August 1910.

O<sub>4</sub> *Svend Knud Valdemar Quaade*, født i Tornevang i Birkerød Sogn 19. September 1912.

O<sub>5</sub> *Grethe Kathrine Quaade*, født i Tornevang i Birkerød Sogn 25. Februar 1915.

O<sub>6</sub> *Adda Karen Quaade*, født i Tornevang i Birkerød Sogn 22. Oktober 1917.

O<sub>7</sub> *Povl Edvard Quaade*, født i Kajerød i Birkerød Sogn 3. Juli 1919.

O<sub>8</sub> *Jørgen Quaade*, født i Kajerød i Birkerød Sogn 1. September 1924.

N<sub>2</sub> *Astrid Cathrina Quaade*, født i Viskinde 10. Marts 1884.

Viet i Slotskirken i København 13. Maj 1906 til Niels Johansen, født i Hønsinge i Vig Sogn 8. November 1864 (Søn af Husmand i Veddinge i Faarevejle Sogn Johan Carlsen og Hustru Stine Larsen), Formand ved Københavns Kommune.

2 Børn.

1. Oda Johansen, født i København 4. Marts 1907.

2. Emma Maja Johansen, født i København 18. Oktbr. 1910.

N<sub>3</sub> *Anna Sofie Quaade*, født i Viskinde 4. Juli 1885, død i Veddinge i Faarevejle Sogn 16. Juli 1886, begravet sammesteds 21. Juli s. A.

N<sub>4</sub> *Ellen Henriette Quaade*, født i København 25. Oktober 1886.

Viet i Slotskirken i København 19. Juni 1908 til Alexander Schmidt, født i Selling 14. April 1879 (Søn af Skomagermester i Vamdrup Hans Peter Schmidt og Hustru Anna Marie Jørgensen), Postbud i København.

2 Børn.

1. Folmer Quaade Schmidt, født i København 1. November 1909.

2. Sytte Quaade Schmidt, født i København 1. September 1926.

N<sub>5</sub> *Elvine Kristiane Quaae*, født i København, død som lille Barn sammesteds.

N<sub>6</sub> *Poul Ludvig Quaae*, født i København 20. September 1889, er Postbud ved Valby Postkontor i København.

Viet i Jesuskirken i Valby i København 10. Oktober 1909 til Oline Sofie Olsen, født i København 30. Juli 1886 (Datter af Overportør ved Statsbanerne i Slagelse Jens Peter Olsen, død i København 16. Maj 1908, og Hustru).

3 Børn (P<sub>1</sub> — P<sub>3</sub>).

P<sub>1</sub> *Ulla Marie Frederikke Quaae*, født i København 23. September 1909.

P<sub>2</sub> *Lilli Poula Sofie Quaae*, født i København 21. Marts 1914, død i København 18. Marts 1917, begravet paa Vestre Kirkegaard.

P<sub>3</sub> *Poul Oluf Quaae*, født i København 8. Juli 1923.

N<sub>7</sub> *Edvard Ove Quaae*, født i København 20. Juli 1894, er Portør ved Frederiksberg Jernbanestation.

Viet i Kingos Kirke i København 15. Juni 1919 til Anna Karla Mathilde Ulrikke Cramer, født i København 29. Marts 1894 (Datter af Nodetrykker ved Vilhelm Hansens Nodetrykkeri i København Heinrich Robert Cramer, død 1. August 1917, og Hustru).

2 Børn (Q<sub>1</sub> — Q<sub>2</sub>).

Q<sub>1</sub> *Aage Cramer Quaae*, født i København 11. Marts 1921.

Q<sub>2</sub> *Mogens Quaae*, født i København 27. Februar 1925.

N<sub>8</sub> *Harald Vilhelm Quaae*, født i København 3. April 1898, er Overassistent i Livsforsikringsaktieselskabet »Hafnia« i København.

Viet i Holmens Kirke i København 11. November 1923 til Else Dagmar Fritzen, født i København 12. November 1900 (Datter af Detailhandler i København Søren Fritzen, død 23.

August 1900, og Hustru Dagmar Marie Regine Petersen, død 22. September 1908).

1 Barn (R<sub>1</sub>).

R<sub>1</sub> *Jørgen Quaade*, født i København 20. Juni 1926.

N<sub>9</sub> *Oda Hansine Christine Quaade*, født i København 4. Marts 1903, død sammesteds i Marts 1904.

I<sub>5</sub> *Johanne Marie Quaade*, født paa Stenrandgaarden i Aunsø Sogn 15. Maj 1858, død paa Saltoftegaarden i Udby Sogn 30. August 1863. Begravet i Viskinde 7. September s. A.

I<sub>6</sub> *Carl Christian Vilhelm Quaade*, født paa Stenrandgaarden i Aunsø Sogn 12. November 1860, lærte Landvæsen hos Faderen paa Saltoftegaarden og paa Næsbyholm, og var derefter Forvalter hos Faderen paa Saltoftegaarden til denne holdt op med Forpagtningen i 1886. Han rejste da til Boston, men kom hjem igen 1888 og bosatte sig i København. Nogle Aar derefter blev han Maskinmester ved Frederiksholms Teglværk, men flyttede Aar 1900 til Mørkøv, hvor han var ansat ved Savværket til sin Død. Død i Mørkøv 23. Januar 1902; begravet i Bjergsted.

Viet i St. Jakobs Kirken i København 12. Juni 1892 til Maren Sofie Thaulow, født i Bjergsted 6. September 1868 (Datter af Tømremester i Bjergsted Hans Andersen Thaulow og Hustru Ane Marie Andersdatter).

2 Børn (S<sub>1</sub> — S<sub>2</sub>).

S<sub>1</sub> *Ingeborg Johanne Cathrine Quaade*, født i København 6. Marts 1893.

Viet i Slotskirken i København 1. Februar 1922 til Christian Peter Jens Julius Liisberg-Larsen, født i Aarhus 15. Maj 1880, forhenværende Hotelejer.

1 Barn.

1. *Carl Christian Quaade Liisberg-Larsen*, født paa Frederiksberg 13. Juli 1922.

S<sub>2</sub> *Hans Michael Vilhelm Quaade*, født i Valby Sogn i København 10. April 1896, kom som Faderløs i Vajsenshusets

Skole og fik ved Udgangen derfra Plads i Manufakturfirmaet (en gros) Jørgen Kornerup i København. Har bestandig været ansat i dette Firma — i de senere Aar som Disponent. Ugift.

Af 2det Ægteskab 8 Børn.

I<sub>7</sub> *Johanne Marie Quaade*, født paa Saltoftegaarden i Udby Sogn 10. August 1866, død paa Rygaard i Hellerup ved København 30. December 1918; begravet i Hellerup.

Viet i Matthæuskirken i København 22. Juni 1895 til Peter Jensen, født paa Trustrupgaard i Jordløse Sogn 2. Maj 1866 (Søn af Gaardejer Jens Nielsen, Trustrupgaard, og Hustru Johanne Marie Petersen), før Vielsen Forvalter hos Forpagter Loell paa Vognserup i Kundby Sogn, senere Forpagter af Havnsø Kro, Badehotel, Mølle og Gaard i Følleslev Sogn. Fra 1915 Forpagter og Vognmand paa Rygaard i Hellerup. Død paa Rygaard i Hellerup 9. Januar 1919; begravet i Hellerup.

2 Børn.

1. *Johanne Marie Augusta Jensen*, født i Fauerso i Særlev Sogn 24. August 1895.

Viet i Hellerup 5. Juni 1921 til Ove Andersen, født paa Meilgaard i Glæsborg Sogn i Jylland 31. Januar 1894 (Søn af tidligere Slotsgartner paa Løvenholm og Meilgaard — senere Handelsingartner i Kristrup ved Randers — Bærent Andersen og Hustru Anna Petersen), driver Frugtforretningen »Melona« paa Østerbro i København.

2. *Ove Emil Jensen*, født i Tudse 16. Marts 1897, overtog efter Faderen Forpagtningen og Vognmandsforretningen paa Rygaard i Hellerup — var dog kun Forpagter i 1½ Aar. Ugift.

I<sub>8</sub> *Anna Kathrine Margrethe Quaade*, født paa Saltoftegaarden i Udby Sogn 31. Marts 1868.

Viet i Følleslev 31. Marts 1896 til Georg Frederik Stæhr, født paa Farøgaard paa Bogø 12. September 1865 (Søn af Gaardejer Peter Martin Rasmussen Stæhr, Farøgaard, og Hustru Henriette Hansine Tange); til 1923 Ejer af Farøgaard, derefter Ejer af en lille Landejendom i Hammer i Østby ved Skibby; ejer og beboer — fra Oktober 1926 — Villa Kikhøj i Nedre Draaby.

3 Børn.

1. Ellen Quaae Stæhr, født paa Farøgaard paa Bogø 18. Oktober 1896.

Viet paa Bogø 27. December 1916 til Christian Henrik Bierring, født paa Bogø 15. September 1885 (Søn af Sognepræst paa Bogø, Hans Leon Wladimir Harald Bierring, død 1923, og Hustru Metha Boas), Ingeniør — en Tid ansat i Maskinfirmaet F. L. Smidt & Co., nu ansat i Aktieselskabet Gosch (Tændstikfabrikken: Gosch og Blyantfabrikken: Viking).

2. Volmer Quaae Stæhr, født paa Farøgaard paa Bogø 24. November 1897, var hjemme hos Forældrene og passede Avlingen, men har i 1926 efter Faderen overtaget Ejendommen i Hammer.

Viet i Selsø Kirke 30. Oktober 1926 til Maren Kirstine Hansen, født i Østby i Skuldelev-Selsø Sogn 25. November 1890 (Datter af forhenværende Gaardejer, Rentier Anders Hansen i Østby).

3. Inger Quaae Stæhr, født paa Farøgaard paa Bogø 11. September 1903, opholdt sig i 1924 i Hillerød — er nu Husbestyrerinde hos Mejeribestyrer Florander paa Vasekilde Mejeri i Sengeløse Sogn ved Taastrup.

Ugift.

I<sub>9</sub> Martin August Quaae, født paa Saltoftegaarden i Udby Sogn 22. Maj 1870, død samme Sted 1. Juni 1873; begravet i Viskinde 7. Juni s. A.

I<sub>10</sub> Thora Vilhelmine Augusta Quaae, født paa Saltoftegaarden i Udby Sogn 14. November 1872, boer i Hellerup.

Viet i St. Matthæus Kirken i København 24. August 1904 til Hans Christian Brorsen, født i Vester Vedsted i Ribe Herred 12. Januar 1850 (Søn af Snedker i Vester Vedsted Hans Peter Petersen og Hustru Maren Sillardt), sejlede som Maskinmester — havde taget saavel dansk som engelsk Maskinisteksamen — og opholdt sig en Tid i Edinburgh og Glasgow.

Død i Hellerup 20. Juni 1920; begravet paa Vestre Kirkegaard i København 25. Juni s. A.

(Han gift 1ste Gang med Nathalia Sophia Kall, født i Ringkøbing Amt 1849 (Datter af Toldkrydsassistent Kall).)

1 Barn.

1. Vilhelmine Nathalia Quaae Brorsen, født i St. Jakobs Sogn i København 25. Maj 1904, død i Jyderup 1. Januar 1912; begravet paa Vestre Kirkegaard i København 9. Januar s. A.

I<sub>11</sub> Martin Vilhelm Quaae, født paa Saltoftegaarden i Udby Sogn 21. September 1876, lærte Barberfaget i København

og nedsatte sig 16. Maj 1898 som Barber i Jyderup. Fra 1902 har han tillige haft Lotterikollektion og fra 1917 ogsaa Fæstekontor.

Viet 1ste Gang i Jyderup 2. Februar 1900 til Karen Marie Jensen, født i Jyderup Sogn 2. Juni 1876 (Datter af Skovfoged i Jyderup Skov, Niels Jensen, født 1833, død 1896, og Hustru Ane Kathrine, født 1834, begravet i Jyderup 3. Maj 1923), død i Jyderup 25. August 1909; begravet der.

Viet 2den Gang i St. Jørgens Kirke ved Roskilde 1. Juli 1912 til Elna Klara Kathrine Poulsen, født i Vesterø Sogn paa Læsø 1. Januar 1888 (Datter af Fyrmester paa Nordre Rønner Fyr ved Læsø Christen Bech Poulsen og Hustru Ane Serine Christensen).

7 Børn ( $T_1$  —  $T_7$ ).

Af 1ste Ægteskab 3 Børn.

$T_1$  *Lilly Rigmor Marie Quaade*, født i Jyderup 26. August 1900, opholder sig i Hellerup. Ugift.

$T_2$  *Henry Vilhelm Quaade*, født i Jyderup 19. Februar 1906, er Medhjælper i Faderens Forretning.

$T_3$  *Ejvind August Quaade*, født i Jyderup 18. November 1907, død i Jyderup 6. Januar 1908.

Af 2det Ægteskab 4 Børn.

$T_4$  *Edith Ruth Quaade*, født i Jyderup 22. Maj 1913.

$T_5$  *Ejvind Quaade*, født i Jyderup 8. Januar 1915.

$T_6$  *Ernst Emanuel Quaade*, født i Jyderup 19. Juli 1919.

$T_7$  *Mogens Quaade*, født i Jyderup 27. September 1920.

$I_{12}$  *Vilhelm Valdemar Quaade*, født paa Saltoftegaarden i Udby Sogn 3. April 1878, lærte Handelen hos Købmand O. M. Thrane i Kalundborg fra 1892 til 1896 og var derefter Kommis



samme Sted i 7 Aar. Etablerede sig 3. April 1903 i Kalundborg som Købmand i Kolonial, Delikatesse og Ost, men ophørte med Forretningen 1. Juni 1919. Løste 25. Juni samme Aar Gros-sererborgerskab i Roskilde og begyndte en Forretning i Oste og Cigarer en gros.

Viet i Bjergsted 4. Oktober 1903 til Ida Elise Marie Christiansen, født 18. Maj 1883 (Steddatter af Cigarfabrikant i Kalundborg Lars Hansen).

2 Børn (U<sub>1</sub> — U<sub>2</sub>).

U<sub>1</sub> *John Vilhelm Quaade*, født i Kalundborg 19. August 1905, lærte Handelen hos Købmand Harald Petersen i Hvalsø og er nu beskæftiget i Faderens Forretning.

U<sub>2</sub> *Elsa Ruth Elise Quaade*, født i Kalundborg 17. September 1909.

I<sub>13</sub> *Ejnar Christian Quaade*, født paa Saltoftegaarden i Udby Sogn 27. Januar 1883, var fra 1912 Cigarhandler i Jyderup. Død i Jyderup 23. November 1923; begravet sammesteds 2. December s. A. Ugift.

I<sub>14</sub> *Hans Peter Lauritz Quaade*, født paa Saltoftegaarden i Udby Sogn 29. November 1884, lærte Landvæsen paa Mallingsminde imellem Ringsted og Holbæk fra 1. November 1901 til 1. November 1902, paa Saltoftegaarden fra November 1902 til November 1903 og paa Mariendal ved Assens fra November 1903 til November 1904. Var derefter paa Lyngby Landbrugsskole til September 1905. Blev derefter Forvalter paa Mariendal ved Assens, hvor han var til 1. Maj 1907, og derefter Forvalter paa Vesterbygaard til 1. April 1915. Købte 1915 Peterslyst ved Kalundborg, men solgte igen 1916. Derefter Ejer af Dyrupgaard i Sanderum Sogn paa Fyen fra 1. Marts 1917 til December 1918. Købte endelig 12. September 1918 Christianshøj i Vester Egede Sogn i Sydøstsjælland.

Viet i Assens Kirke 14. April 1910 til Ludovika Madea Brandt, født paa Mariendal i Gamtofte Sogn 21. August 1881 (Datter af Proprietær Mads Christian Brandt til Mariendal og Hustru Anna Marie Rasmussen (Kirkebogen har Hansen).)

7 Børn (V<sub>1</sub> — V<sub>7</sub>).

V<sub>1</sub> *Christian Vilhelm Quaade*, født paa Vesterbygaard i Jordløse Sogn 24. December 1912, død sammesteds 9. Januar 1914.

V<sub>2</sub> *Christian Quaade*, født paa Vesterbygaard i Jordløse Sogn 24. December 1914.

V<sub>3</sub> *Vilhelm August Quaade*, født paa Dyrupgaard i Sande-  
rum Sogn paa Fyen 22. December 1916.

V<sub>4</sub> *Lauritz Quaade*, født paa Christianshøj i Vester Egede Sogn 28. November 1918, død sammesteds 14. Marts 1919.

V<sub>5</sub> *Hans Peter Lauritz Quaade*, født paa Christianshøj i Vester Egede Sogn 10. Januar 1921.

V<sub>6</sub> *Inge Marie Quaade*, født paa Christianshøj i Vester Egede Sogn 19. Juni 1922.

V<sub>7</sub> *Ellen Quaade*, født paa Christianshøj i Vester Egede Sogn 14. August 1923.

C<sub>6</sub> *Carl Christian Qvade*, født i Smakkerup i Viskinde Sogn, hjemmedøbt 19. Juni 1823, kom 1. Maj 1844 fra Grevinge til Faarevejle, hvor han tjente hos Skolelærer og Kirkesanger Anders Eriksen Hansen, men var det følgende Aar hos sin Søster, Henriette Emilie og hendes Mand, Gaardmand Anders Larsen i Faarevejle; — her døde han 14. September 1847, kun 24 Aar gammel, og blev begravet paa dette Sogns Kirkegaard 21. September s. A. Ugift.

C<sub>7</sub> *Christiane Elisabeth Qvade*, født i Smakkerup i Viskinde Sogn, døbt i Viskinde Kirke 2. April 1825, død i Smakkerup 3. April 1829; begravet i Viskinde 8. April s. A.

C<sub>8</sub> *Søren Qvade*, født i Smakkerup i Viskinde Sogn 26. December 1827, død sammesteds samme Dag; begravet i Viskinde 30. December s. A.

B<sub>6</sub> *Maria Catharina Hedvig Qvade*, hjemmedøbt paa Skerrildgaard i Nebsager Sogn i Jylland 17. Juli 1773, kom i Huset hos Halvbroderen, Parcellist August Philip Vollertzen i Gelting i Angel; her døde hun af Børnekopper 15. April 1792 og blev begravet sammesteds 20. April s. A.



Urtekræmmer Jochum Friedrich Qvade og Hustru.

B<sub>7</sub> *Jochum Friedrich Qvade*, født paa Vellinggaard i Smidstrup Sogn i Jylland 1774, døbt i Smidstrup Kirke 1. November s. A., lærte Urtekræmmerfaget hos Urtekræmmer Gregers Steenholt paa Hjørnet af Landemærket og Aabenraa i København, og blev Svend til Mikkelsdag 1797. I Skiftet efter Faderens Død i 1801 ser man, han var Købmandskarl (Butiksvend) i København. 14. Maj 1804 løste han Borgerskab i København som Urtekræmmer og nedsatte sig paa Hjørnet af Brolæggerstræde og Knabrostræde. Han kom ligesom Brødrene efter Statsbankerotten af 1813 til at sidde haardt i det. Fra 1831 til sin Død boede han i Krystalgade Nr. 60 (gl. Nr.) og havde flere Aar før sin Død hørt op med at drive Forretning. Han var Medlem af Urtekræmmerforeningen. Død i København 6. November 1844; begravet fra Vor Frue Sogn 12. November s. A.

Viet i Hjemmet (Hellig Gejst Kirkebog) 7. November 1806

til sin Kusine, Augusta Lucie Smith, født paa Hagedstedgaard i Hagedsted Sogn 1778, døbt i Hagedsted Kirke 24. August s. A. (Datter af Hollænder paa Hagedstedgaard, senere Konsumptionsbetjent i Roskilde og ved sin Død Overkonsumptionsbetjent der, Rasmus Smith, født ca. 1745, død i Roskilde 5. Juni 1809, og Hustru Ida Lucia Quaade (se Side 82), født 1745, død i København 23. Oktober 1831), død i København 13. Juli 1847 (Trinitatis Kirkebog)).

Jochum Friedrich Qvade havde ialt 7 Børn (X<sub>1</sub> — X<sub>7</sub>).

### **Oversigt over Jochum Friedrich Qvades Børn:**

X<sub>1</sub> *Elisabeth Cathrine Hedvig Qvade* (1807—1814. Se Side 42.

X<sub>2</sub> *Ida Lucie Qvade* (1809—1868), g. m. C. D. Nissen. Se Side 42.

X<sub>3</sub> *Caroline Albertine Qvade* (1811—1893), ugift. Se Side 44.

X<sub>4</sub> *Carl Frederik Qvade* (1814—1830). Se Side 44.

X<sub>5</sub> *Elisabeth Cathrine Hedvig Qvade* (1816—1866), g. m. J. I. Norgreen. Se Side 44.

X<sub>6</sub> *Marie Sofie Qvade* (1819—1820). Se Side 44.

X<sub>7</sub> *Marie Sofie Qvade* (1821—1905), ugift. Se Side 44.

X<sub>1</sub> *Elisabeth Cathrine Hedvig Qvade*, født i København (Hellig Gejst Kirkebog) 18. Juni 1807, død i København 12. April 1814 (Hellig Gejst Kirkebog).

X<sub>2</sub> *Ida Lucie Qvade*, født i København 26. Juli 1809 (Hellig Gejst Kirkebog), havde ligesom sin Mand og sin Mands Slægt kunstneriske Anlæg; — der eksisterer den Dag i Dag i Slægten et Portræt — et vævet eller broderet Arbejde — der af Kendere er blevet særdeles fint omtalt.

Hun døde i København (St. Johannes Kirkebog) 13. Juli 1868 og blev begravet 19. Juli s. A.

Viet i Trinitatis Kirke i København 7. November 1828 til Christian Ditlev Nissen, født i Sønderborg 27. Juni 1804 (Søn af Byfoged, Politimester og Raadmand i Sønderborg Nikolaj Nissen, født 1765, død i Sønderborg 10. November 1835, og

Hustru Karen Claudine Wiinholt, født 1773 (Datter af Præsten Christian Ditlev Wiinholt i Vesterborg paa Lolland), død paa Christiansholt Skovridergaard (hos en Søn) i Vellef Sogn i Jylland 9. Marts 1855), var vistnok uddannet som Jurist ved Universitetet i Kiel, og kom ret kort Tid før sit Giftermaal til København, hvor han kom til at bo hos sine tilkommende Svigerforældre i Sværtegade (gl. Nr. 172). Nissens Svigerfader var Broder til Proprietær Carl Ludvig Qvade paa Lolland, der var gift med en Moster til Nissen, saa det var saaledes maaske ikke helt tilfældigt, at han kom til at bo hos sine tilkommende Svigerforældre. Han havde som tidligere nævnt kunstneriske Anlæg — og var vist dygtig i det hele taget; men han var af et stridbart Temperament, der vistnok bevirkede, at man i Kancelliet, hvor han var ansat, anmodede ham om at søge sin Afsked før Tiden. Han begyndte Tjenesten i det slesvig-holstenlauenborgske Kancelli som Volontør, og blev allerede i Januar 1830 udnævnt til Underkancellist, for dog allerede 4 Aar efter at tage sin Afsked — 12. November 1833. Han døde paa Frederiksberg 8. Marts 1855.

#### 6 Børn.

1. Ida Claudine Augusta Lucia Nissen, født i København (Petri Kirkebog) 16. Januar 1831, død i København 1. Juli 1865.

Gift med Chablongraf Bentzen, død i København i forrige Aarhundrede.

2. Karl Frederik Nissen, født i København (Petri Kirkebog) 6. Februar 1833, var Chablongraf; død 10. Juni 1863. Ugift.

3. Nicoline Nissen, født i København (Petri Kirkebog) 30. August 1834, vistnok død som Barn.

4. Frederikke Nissen, født i København (Petri Kirkebog) 30. Marts 1836, død i Randers 7. Maj 1860. Ugift.

5. Christian August Nissen, født i København (Petri Kirkebog) 7. August 1841, lærte Handelen i Randers og var Kommiss hos Købmand C. A. Qvade i Maribo. Fra 1870 til 1881 Købmand i Randers. Rejste fra 1888 til kort før sin Død for Aktieselskabet A. Prior i København. Død i Kongens Lyngby 7. December 1905; begravet i København.

Viet i Frue Kirke i København 29. Oktober 1872 til Emma Benzon, født i Maribo 30. August 1847, død i København 17. Januar 1915.

6. Thora Karoline Vilhelmine Nissen, født i København (Petri Kirkebog) 27. August 1844, død i København 2. November 1903.

Gift ca. 1882 med Anton Andersen, født i Jylland ca. 1851 (Gaardmandssøn fra Thy), var i mange Aar Detailhandler i København og drev senere Agentur; lever vistnok i København.

X<sub>3</sub> *Caroline Albertine Qvade*, født i København (Hellig Gejst Kirkebog) 1. Juli 1811, ernærede sig af at sy. Død i København 11. Maj 1893. Ugift.

X<sub>4</sub> *Carl Frederik Qvade*, født i København (Hellig Gejst Kirkebog) 19. Juli 1814, skal ligesom Søsteren, Ida Lucie, have haft Anlæg for forskelligt kunstnerisk Arbejde, men døde allerede (i København) 22. Januar 1830.

X<sub>5</sub> *Elisabeth Cathrine Hedvig Qvade*, født i København (Hellig Gejst Kirkebog) 23. November 1816, død i København 4. November 1866; begravet 11. November s. A.

Viet i Vor Frue Kirke i København 2. November 1851 til Johan Isachsen Norgreen, født i Värmland i Sverige ca. 1819. Skomagermester i Peter Hvidtfeldtsgade i København — boede dog forskellige Steder i København. Død i København i Kompagnistræde Nr. 5 15. August 1880; begravet paa Vestre Kirkegaard 20. August s. A.

2 Børn.

1. Johanne Sofie Frederikke Norgreen, født i København 1852, død i København 5. Oktober 1856.

2. Augusta Marie Magdalene Norgreen, født i København 1853, død i København 7. Februar 1857.

X<sub>6</sub> *Marie Sofie Qvade*, født i København (Hellig Gejst Kirkebog) 23. Marts 1819, død i København (Hellig Gejst Kirkebog) 13. August 1820.

X<sub>7</sub> *Marie Sofie Qvade*, født i København (Hellig Gejst Kirkebog) 1. September 1821, ernærede sig ligesom den ugifte Søster — Caroline Albertine Qvade — af at sy; de boede sammen i Grønnegade Nr. 12 i København. Død i København 2. Oktober 1905; begravet paa Assistens Kirkegaard 8. Oktober s. A. Ugift.

B<sub>8</sub> *Christine Dorothea Lucie Qvade*, født i Viuf Sogn i Jylland, hjemmedøbt 8. Maj 1777, død paa Stovgaard i Tørring Sogn i Jylland; begravet i Tørring 5. Januar 1787.

B, *Carl Ludvig Qvade*, født i Viuf Sogn i Jylland 28. Oktober 1778 og konfirmeret i Vrigsted Kirke ved Paasketid 1794, var som ungt Menneske hjemme hos Faderen (i hvert Fald den sidste Tid før Faderens Død) paa Stensballegaard. Da Faderen døde i August 1801 fortsatte han Mejeriforpagtningen for Moderen — indtil 1804. Formodentlig gennem det nære Slægtskab (de var Brødre) mellem Besidderen paa Stensballegaard, Baron Jens Carl Kragh Juel Wind Arenfeldt, og Lehnsbaron (fra 1810 tillige Lehns greve til Frijsenborg) Frederik Carl Kragh Juel Wind Frijs til Juellinge paa Lolland, blev han Mejeriforpagter paa Juellinge, og 11. Juni samme Aar ser man ham udstede en Obligation, lydende paa 199 Rigsdaler, til Didrich Bech paa Lidenlund ved Nakskov.



**Proprietær Carl Ludvig Qvade.**

1813 købte Qvade Baadesgaard i Græshave Sogn mellem Nakskov og Maribo (Skøde udstedt 18. Juni 1814 — tinglæst 8. September s. A.) af en Brygger Jørgen Hansen i København. Denne havde købt Gaarden foregaaende Aar. Købesummen an-

drog 34 777 Rigsdaler 4 Mk. 10 Sk., og Ejendommen blev overtaget 1. Maj 1814. Som Enekautionist for hele Købesummen underskrev Godsejer Jørgen Jørgensen til Søllestedgaard (— Jørgensens Hustru, født Kølle, var Kusine til Qvades Hustru).

Omtrent samtidig med Købet af Baadesgaard kom det voldsomme Omslag i Tiderne (Statsbankerotten af 1813); det vil sige: fra at være gode Tider, blev det ret snart den rene Elenighed for de Landmænd, der ikke var særlig kapitalstærke. Og Qvade, der havde købt Baadesgaard uden nogen nævneværdig Kapital, kom straks til at sidde meget hårdt i det — han kunde faktisk slet ikke svare sine Forpligtelser. Jørgensen overtog dog først Gaarden 1820, idet han bestandig havde haabet paa, at der skulde komme bedre Tider igen, saa Qvade kunde opfylde sine Forpligtelser, og Qvade havde ligeledes haabet paa, at Tiderne skulde bedre sig, saa at han kunde blive i Stand til at betale, hvad han skulde. Men da der ikke kom nogen Bedring, overtog Jørgensen som nævnt Gaarden 1820.

*Gabriels mind 04: 1 Junij 1875*

*Carl Ludvig Qvade -*

Proprietær Carl Ludvig Qvades Underskrift i et Brev til en af Sønerne.

Nu var imidlertid Landejendommene kommet saa fabelagtigt langt ned i Prisen, at mange tænkte, at nu maatte Bunden da være naaet, og at det derfor kunde være en god Spekulation at købe igen. Sikkert ud fra den Tanke købte Qvade samme Aar, som han maatte gaa fra Baadesgaard, dennes Nabogaard, Kirstinefeldt, af en Selvejer Gregers Sørensen i Hoby (Skøde udstedt 9. Januar 1821).

Denne ret store Gaard (— der var 27 Tdr. Hartkorn til Gaarden) kostede kun 6776 Rigsbankdaler 1 M. 2 S. I Hande-



len medfulgte der ganske vist af Kreaturer kun 16 Køer og 1 Tyr, men der var dog 11 Heste, og med Hensyn til Redskaber synes Gaarden ogsaa at have været ret godt besat. Der skulde dog endnu gaa en rum Tid, inden Bedringen i Tiderne kom. I 10 Aar sad Qvade paa Kirstinefeldt i meget trykkende økonomiske Omstændigheder — og det har sikkert gjort ham og hans Hustru ondt, at de maatte lade 3 af deres 5 Børn forlade Hjemmet inden Konfirmationen. Ganske vist kom Børnene hos Hustruens Familie, men det har alligevel været strengt for dem.

Den 23. December 1830 (efter at Gregers Sørensen den 27. Oktober 1830 havde foretaget en Indførselsforretning, hvorved han gjorde Udlæg i de paa Kirstinefeldt beroende, ham tilhørende Kreaturer) afholdtes Auktion over Kirstinefeldt paa Begæring af Selvejer Gregers Sørensen efter forudgaaende Overenskomst herom. Denne afgav Budet 3980 Rdlr.; men Sogne- raadsformand, Gaardejer Peter Lund i Vesterborg bød 4000 Rdlr., hvorpaa han fik Hammerslag. Han oplyste herefter, at hans Bud var afgivet for Gaardejer Georg Sørensen, en Søn af Gregers Sørensen, der da samtidig kautionerede for Sønnen.

3 Aar i Forvejen havde Godsejer Jørgensen maattet skille sig ved Baadesgaard.

Nu var Qvade en Mand paa 52 Aar — og uden Hjem og Levevej; men heldigvis var den ældste Datter Elisabeth (Lise) blevet gift 3 Aar i Forvejen. Hos hende og hendes Mand, Eg- gert Andreas Holm (Søn af Pastor Holm i Hunseby og Søstersøn af Godsejer Jørgensen, Søllestedgaard), kom nu begge Foræl- drene til at bo. Holm, der forøvrigt havde lært Landvæsen og været Forvalter hos sin Svigerfader paa Baadesgaard — og fra 1820 havde været Forvalter paa Baadesgaard for sin Mor- broder, Godsejer Jørgensen til Søllestedgaard — ejede og drev paa den Tid en lille Gaard, »Søgaard«, i Branderslev Sogn i Nærheden af Nakskov. Denne Gaard solgte Holm dog i 1831 — efter at have ejet den i ca. 4 Aar — og købte nu (samme Aar) Gabrielsminde, Nabogaard til Baadesgaard; men faa Maaneder efter døde han. Hans Enke giftede sig dog igen i Oktober 1832 med Frederik Bernt Suhr. Da Suhr i 1834 tillige blev Godsfor- valter paa Christiansdal, kom Qvade og Hustru til at bo alene paa Gabrielsminde. Fra den Tid og indtil sin Død i 1836 har Qvade sikkert haft Tilsyn med Bedriften paa Gabrielsminde;

men han var, allerede kort før Suhrs flyttede til Christiansdal, begyndt at skrænte — laa saaledes i Vinteren 1833—34 af Brystinflammation, og var siden ikke rask mere. Datteren omtaler i sine Breve fra den Tid, hvorledes han plagedes af Hoste, og hun kunde ikke forstaa, at Doktoren ikke kunde gøre noget derved. Qvade og Hustru maatte jo paa en Maade sidde til Naade hos Datteren og hendes Mand; men de har sikkert ikke følt nogen Ydmygelse derved. Af Datterens Breve faar man absolut det Indtryk, at der har bestaaet et godt og kærligt Forhold mellem Forældrene og hende, og hun fortæller om, hvorledes hendes Fader hver Morgen var tidlig oppe og rundt i Staldene.

Der findes ingen nulevende, der kan huske Carl Ludvig Qvade (— de ældste af Børnebørnene er først født flere Aar efter hans Død), saa man kan ikke faa nogen Beskrivelse af ham. Kun dette: I en Ligtale over ham — holdt af en af Biskop Boisens Sønner — omtales hans Trofasthed mod Familie og Venner, — og paa Mindestenen over ham paa Græshave Kirkegaard staar der. »Her under hviler den retskafne Carl Ludvig Qvade.« Han døde paa Gabrielsminde 22. Februar 1836 og blev begravet paa Græshave Kirkegaard 1. Marts s. A.

Viet i Vesterborg (forlovet 24. Marts 1807) 4. September 1807 til Dorthea Wiinholt, født i Vesterborg Præstegaard 18. Oktober 1782. Hun tilhørte en gammel Slægt, var Datter af Sognepræst i Vesterborg, Christian Ditlev Wiinholt (født 1747, død i Vesterborg 21. April 1787) og Hustru Anna Hansen (født ca. 1753 (Købmandsdatter fra Rødby); begravet i Vesterborg 2. April 1798) og Steddatter af Biskop P. O. Boisen i Vesterborg. Af Børnebørnene skildres hun som en høj, ret kraftig Kvinde med mørkt Haar. Aarene, og maaske dog nok saa meget de strenge Tider, hun havde gennemlevet, havde gjort hende fuldständig foroverbøjet. Hun var et alvorligt Menneske og meget religiøs, men maaske lidt skarp, var praktisk dygtig og havde faaet en god Undervisning hos sin Stedfader, Biskop Boisen, saa naar Manden skulde sætte et lidt vanskeligt Brev sammen, gik han gerne ind til hende. Lige indtil sin Død opholdt hun sig hos sin Datter og Svigersøn paa Gabrielsminde. Hun døde 25. Juni 1855 (Præsterne Gudmundsen (forhenværende Sognepræst i Græshave) og Nielsen (daværende Sognepræst i Græs-

have) holdt Tale ved hendes Baare. — Talerne, der begge er opbevarede, indeholder smukke Mindeord om den Afdøde); begravet paa Græshave Kirkegaard 2. Juli s. A.

Carl Ludvig Qvade havde ialt 6 Børn ( $Y_1 - Y_6$ ).

### **Oversigt over Carl Ludvig Qvades Børn:**

$Y_1$  *Anne Elisabeth (Lise) Marie Qvade* (1808—1888), g. 1ste Gang m. E. A. Holm, g. 2den Gang m. F. B. Suhr. Se Side 49.

$Y_2$  *Christian Albrecht Qvade* (1810—1881), g. m. C. A. Strubberg. Se Side 50.

$Y_3$  *Caroline Irene Qvade* (1812—1891), ugift. Se Side 58.

$Y_4$  *Peter Outzen Qvade* (1814—1896), g. m. B. Nielsen. Se Side 58.

$Y_5$  *Louise Dorthea Qvade* (1816—1823). Se Side 60.

$Y_6$  *Carl Anton Qvade* (1818—1900), g. m. S. E. Lange. Se Side 60.

$Y_1$  *Anne Elisabeth (Lise) Marie Qvade*, født paa Juellinge i Halsted Sogn 14. Juli 1808, var hjemme til hun var 12 Aar gammel; men kom omtrent samtidig med, at hendes Forældre maatte gaa fra Baadesgaard til Moderens Stedforældre, Biskop Boisens i Vesterborg. Her blev hun konfirmeret 6. April 1823. For Spøg blev der sagt i Familien, at hun var forlovet fra sit 12te Aar. Sikkert er det, at hun og hendes tilkommende Mand, Andreas Eggert Holm, der var Forvalter hos hendes Fader, allerede fra hun var lille Pige nærede megen Interesse for hinanden. Efter at have været Landmandskone til 1859 og bosat i København fra 1859 til 1888, døde hun der 28. Januar 1888 og blev begravet paa Græshave Kirkegaard — dog som Følge af Vinterens Strenghed først 26. April.

Viet 1ste Gang i Græshave 11. Oktober 1827 til Eggert Andreas Holm, født i Hunseby 20. Juni 1797 (Søn af Sognepræst til Hunseby Christian Holm, født 1750, død i Hunseby som Pastor emeritus 15. Januar 1842, og Hustru Ane Marie Jørgensen, født 1768, død i Hunseby 18. Marts 1815), var som alt nævnt 2 Gange før Landvæsenselev og Forvalter hos sin tilkommende Svigerfader paa Baadesgaard, og (— ligeledes fortalt 2

Gange før) fra 1820, da Godsejer Jørgensen, Søllestedgaard, overtog Baadesgaard, denne sin Morbroders Forvalter der.

Tog ogsaa dansk juridisk Eksamen. Købte ca. 1827 Søgaard i Branderslev Sogn i Lollands Nørreherred. Solgte dog ret snart denne Gaard og købte 19. Februar 1831 Gabrielsminde i Græshave Sogn af en Købmand I. C. Jensen i Nakskov for en Pris af 1840 Rigsbankdaler; — til Gaarden hørte godt 12 Tdr. Hartkorn.

Død paa Gabrielsminde 20. Juni 1831; begravet i Græshave.

Viet 2den Gang i Græshave 27. Oktober 1832 til Frederik Bernt Suhr, født i Godsted imellem Maribo og Nysted 18. Juli 1804. Han hørte til den kendte Suhrske Slægt, hvis Stamfader indvandrede fra Tyskland under Frederik den 3die, var Søn af Proprietær Ditlev Abraham Suhr til Nakskov Ladegaard, født 1762, død i Nakskov i Juni 1853, og Hustru Mette Regine Sølling, født ca. 1780, død i Nakskov 3. Marts 1870 — og Sønnesøn af Provst Friedrich Berntsen Suhr i Købelev. Suhr blev ved sit Ægteskab Ejer af Gabrielsminde, men blev tillige 1834 Godsforvalter ved Grevskabet Hardenbergs vestre Distrikt. Han kom da til at bo paa Christiansdal i Branderslev Sogn. Men allerede 1839 trak han sig tilbage fra Godsforvalterstillingen; — for derefter ene at hellige sig sit Landbrug. Med de gode Opgangsaar for Landbruget, der nu var kommen, tjente Suhr gode Penge, saa han allerede 1859 kunde trække sig tilbage og leve af sin Formue. Han og Hustru flyttede saa til København, hvor de boede til deres Død. Da Suhrs ingen Børn fik, tog de en lille Pige, Maren Hansen, i Pleje, som senere arvede dem.

Han døde 27. November 1868. Begravelsen fandt Sted i Græshave.

Ingen Børn.

Y<sub>2</sub> *Christian Albrecht Qvade*, født paa Juellinge i Halsted Sogn 9. April 1810, kom som 12 Aars Dreng i Huset hos sin Morbroder, Præsten Hans Wiinholt i Falslev Præstegaard i Jylland. Hos denne og Tanten, der var en Datter af Konferensraad, Landsdommer de Brinck-Seidelin til Eriksholm paa Sjælland, havde han det godt og fik god Undervisning. Men allerede straks efter Konfirmationen, som fandt Sted 25. April 1824,

maatte han i Forstlære. Han kom da til en anden Morbroder, nemlig Overførster Claus Edvard Wiinholt ved Frijsenborg (Kragelund Overførstergaard). Her var han 1 Aar, hvorefter han kom tilbage til Lolland som Forstelev hos Skovrider Andresen i Egebølle, og hvorfra han 27. Marts 1827 kom til Grevskabet Hardenberg. hos daværende Skovrider Thomsen i Fyrvænget (Radsted Sogn). Den 1. November 1830 blev han ansat som Forstassistent ved Sæbyholm ved Nakskov (Grevskabet Hardenbergs vestre Distrikt) og allerede 1835 blev han (kun 25 Aar og uden Eksamen) Skovrider ved Nieistrup (Hardenbergs østre Distrikt). 1839 blev han forflyttet til Fyrvænget i Radsted Sogn, og 1841 kom han til Maltrup Skovridergaard i Vaabensted Sogn. Her i Maltrup boede han i 40 Aar — indtil sin Død.



Skovrider Christian Albrecht Qvade og Hustru.

Samtidig med at være Forstmand var Qvade tillige interesseret Landmand. Drev saaledes foruden sin Avling ved Skovridergaarden i mange Aar som Forpagter en Bondegård under Grevskabet. Han var den af Lolland-Falsters Forstmænd, der

ivrede mest for at faa dannet Lolland-Falsters Forstmandsforening og var lige fra Foreningens Oprettelse 12. December 1868 og til sin Død Foreningens Formand; var tillige Medredaktør af den første danske Skovbrugstidende. Han havde ogsaa forskellige andre Tillidshverv, var saaledes Medlem af Vaabensted Engestofte Sogneraad, Taksationsmand for Anbringelse af Laan i Ejendomme og bestyrede i alt Fald eet betydeligt Dødsbo.

Ved sit 50-Aars Jubilæum som Forstmand paa Grevskabet Hardenberg 27. Marts 1877 var han Genstand for megen Erkendtlighed saavel fra Grev Reventlows som fra anden Side. Død i Maltrup Skovridergaard 6. September 1881; begravet i Vaabensted 12. September s. A.

Viet i Branderslev Kirke 7. Juli 1839 til Augusta Charlotte Amalie Strubberg, født paa Schreuenburg Gods i Schönkirchen Sogn ved Kiel 8. August 1809. Faderen — Christian Carl Heinrich Strubberg, født ca. 1768, død paa Lidenlund (en af Grevskabet Hardenbergs Gaarde) ved Nakskov 4. Januar 1830, begravet i Nakskov — var ved Datterens Fødsel Skovrider paa Schreuenburg hos Excellencen Grev Reventlow og fulgte i 1815 med denne til Danmark og blev Skovrider paa det af Greven dengang oprettede Grevskab Hardenberg. Moderen, Augusta Catharina Magdalena Morthorst, født paa Viehburg ved Kiel i August 1764, død paa Adamsgave (en anden af Grevskabet Hardenbergs Gaarde) i Branderslev Sogn 30. November 1837, begravet i Nakskov — tilhørte en Slægt af »Erbpächtere, som gennem adskillige Generationer havde virket paa Viehburg — var Datter af Erbpächter Marx Morthorst, og først gift med en Wagner i Kiel.

Augusta Charlotte Amalie Strubberg kom saaledes som lille seksaars Pige med sine Forældre til Danmark. Som ung Pige var hun hos Moderen paa Adamsgave og efter Moderens Død hos sine ældre Halvsøstre samme Sted. Hun var Tvilling, og hele Livet igennem fulgte Tvillingsøsteren hende. Hun døde i Maltrup Skovridergaard 14. Marts 1880 og blev begravet i Vaabensted 19. Marts s. A.

6 Børn (Z<sub>1</sub> — Z<sub>6</sub>).

Z<sub>1</sub> *Louise Dorteia Charlotte Augusta Qvade*, født i Fyrvænget i Radsted Sogn 17. Maj 1840, var i 17 Aar Privatlærerinde paa forskellige Gaarde paa Lolland, men kom hjem, nogle Aar før Forældrenes Død.

Overtog 9. Marts 1882 sammen med Søstrene, Bruhns Knip-lingeforretning i København, Østergade Nr. 60, under Firma-*navn »L. E. C. Qvade«*, men trak sig ud af Firmaet 1900 og købte sig ind i den paa Frederiksberg beliggende Stiftelse for ældre Damer, »Vesterled«.

Ugift.

Z<sub>2</sub> *Hans Wüinholt Qvade*, født i Maltrup Skovridergaard i Vaabensted Sogn 6. Oktober 1841, lærte Landvæsen hos Forpagter Mackeprang paa Knuthenlund og kom derefter som Underforvalter til Godsejer Nyholm paa Frederiksdal. Var derefter Forvalter hos Forpagterne Jersin og Suhr paa Berritzgaard ved Saksjøbing. Aftjente i Krigsaaret 1864 sin Værnepligt ved Livgarden til Fods i København og kom efter Soldater-tjenesten tilbage til Forpagter Suhr paa Berritzgaard. Var der-paa Avlsforvalter (Inspektør) hos Lehnsbaron Rosenørn Lehn paa Orebygaard fra 1867 til 1878. Fra 1878 til 1879 Forpagter paa Lehnshøj ved Svendborg og fra 1879 til sin Død Forpagter paa Lehnskov — begge Gaarde under Baroniet Lehn.

Død paa Lehnskov i Egense Sogn 19. November 1902; be-gravet i Egense.

Viet i Horsens 28. Juni 1871 til Caroline Bagger, født i Horsens 28. Februar 1847 (Datter af Sognepræst til Uldum-Lange-skov Jens Ludvig Frederik Bagger, født 1813, død i Uldum 29. Oktober 1860, og Hustru Caroline Marie Frederikke Bernsøe, født 1809 (Lægedatter), død paa Lehnskov 19. April 1895), kom som ung Pige til Godsforvalter, Justitsraad Trap paa Oreby, hvor hun traf sin tilkommende Mand; boer nu i St. Jørgens Kloster i Svendborg.

3 Børn (Æ<sub>1</sub> — Æ<sub>3</sub>).

Æ<sub>1</sub> *Christian Ludvig Qvade*, født paa Orebygaard ved Saksjøbing 17. Juni 1872, lærte først Landvæsen hos Forpagter Mackeprang paa Vilhelmsborg ved Assens og derefter hos Forpagter Friis paa Øllingsøgaard imellem Nakskov og Maribo.

Var derpaa Forvalter 1 Aar hos Forpagter Mackeprang paa Nakkebølle ved Faaborg. Kom saa til Egeskov ved Kværndrup, hvor han var Forvalter i 4 Aar. Aftjente 1893—94 sin Værnepligt som Dragon i Odense. Fra 1902 til 1906 Forpagter paa Lehnskov ved Svendborg (Faderens Afløser), efter først at have været Forvalter hos Faderen. 1906—10 var han Forpagter paa Nielstrup ved Svendborg (under Baroniet Lehn), og fra April 1910 til Maj 1921 Inspektør paa samme Gaard. Fra 1921 var han en kort Tid Ejer af Egerødgaard i Alsønderup Sogn ved Hillerød. 8. Marts 1924 ansat ved Dyrslægekontrollen ved A/S. J. D. Koopmanns Svineslagteri i Haderslev.

Viet i St. Jørgens Kirke ved Svendborg 22. Maj 1903 til Amalie Petrea Krüger, født i København 5. Oktober 1880 (Datter af Godsekspeditor ved Statsbanerne i Slagelse Josva From Krüger og Hustru Johanne Vilhelmine Marie Hartvig, død 10. December 1921).

3 Børn ( $\emptyset_1$  —  $\emptyset_3$ ).

$\emptyset_1$  *Johan Winholt Qvade*, født paa Lehnskov i Egense Sogn 19. Marts 1904, lærte Landvæsen hos Forpagter Meincke. Haulykkegaard, Forpagter Kjær, Vaarskov (— begge Gaarde ved Bandholm) — og hos Faderen paa Nielstrup. Fra November 1922 til August 1923 Elev paa Lyngby Landbrugsskole; i 1924—25 Husar i København; fra Februar 1926 til Maj 1927 Underforvalter paa Nielstrup; derefter Forvalter paa Ullemosegaard ved Svendborg.

$\emptyset_2$  *Inga Qvade*, født paa Lehnskov i Egense Sogn 1. December 1905, opholdt sig i 1924 hos forhenværende Proprietær Suhr ved Aarup paa Fyen og har derefter været paa Skerrildgaard ved Horsens og paa Hillerødsholm, er nu hos Godsejer Svitser paa Ristrup ved Aarhus.

Ugift.

$\emptyset_3$  *Gerda Qvade*, født paa Nielstrup i Ollerup Sogn 24. Maj 1910, var fra November 1925 til Maj 1927 hos Direktør Klein i Hellerup og er nu hos Proprietær Thulstrup, Einsgaard ved Kolding.



Æ<sub>2</sub> *Caroline Augusta Qvade*, født paa Orebygaard ved Sakskebøbing 6. Marts 1874, opholder sig hos Datteren og Sviger sønnen i Arendal i Norge.

Viet i Frue Kirke i Aarhus 20. September 1896 til Jens Peter Kaastrup Christensen, født i Hem Sogn ved Skive 29. Januar 1868. Var som ugift Forvalter hos Svigerfaderen paa Lehnskov; købte senere en Gaard i Brandstrup i Hjortshøj Sogn i Jylland. Død paa Aarhus Amtssygehus 23. Juni 1899; begravet i Egense ved Svendborg.

1 Barn.

1. *Caroline Marie Kaastrup*, født i Brandstrup i Hjortshøj Sogn 23. November 1897.

Viet i Odense 29. December 1919 til Viggo Christian Jensen, født i Odense 29. December 1894 (Søn af Portner i Odense Jens Daniel Jensen og Hustru), ejer og driver en Vandkur- og Lysbadeanstalt i Arendal i Norge.

Æ<sub>3</sub> *Julie Elise Qvade*, født paa Orebygaard 2. Januar 1876, død hos Moderen i St. Jørgens Kloster i Svendborg 22. Juli 1911; begravet paa St. Jørgens Kirkegaard i Svendborg.

Ugift.

Z<sub>3</sub> *Carl August Heinrich Rudolf Qvade*, født i Maltrup Skovridergaard i Vaabensted Sogn 26. September 1842, kom efter Konfirmationen i Lære hos Farbroderen, Købmand C. A. Qvade i Maribo. Var i dennes Butikforretning som Lærling og Handelsbetjent i 10 Aar; men blev, da Farbroderen i 1867 fik Magasin og Kontor i Bandholm, forflyttet dertil som Forvalter. I omtrent 40 Aar — til sin Død — virkede han i Farbroderens Tjeneste, og da han i 1892 holdt 25 Aars Jubilæum som Forvalter, blev han hædret af Farbroderen ved en Fest paa Bandholm Hotel. Han var meget afholdt. Ved sin Død bar Knuthenborgforpagterne ham til hans sidste Hvilested. Død paa Østoftegaard i Østofte Sogn 31. Juli 1895 begravet i Bandholm 5. August s. A.

Ugift.

Z<sub>4</sub> *Elise (Lise) Henriette Qvade*, født i Maltrup Skovridergaard i Vaabensted Sogn 19. Juli 1844, var fra 1882 til 1900 sammen med Søstrene og fra 1900 til 1908 sammen med Søste-

ren Christiane Frederikke Claudine Qvade Indehaver af L. E. C. Qvades Mode- og Kniplingeforretning paa Østergade Nr. 60 i København.

Hun har Maletalent, og medens den ældste Søster styrede Huset og den yngre Søster navnlig beskæftigede sig med Virksomhedens forretningsmæssige Side, var det hende, der fornemmelig tog sig af dens kunstneriske Del. Lever i København sammen med den yngre Søster.

Ugift.

Z<sub>5</sub> *Christiane Frederikke Claudine Qvade*, født i Maltrup Skovridergaard i Vaabensted Sogn 14. April 1846, var, som det fremgaar af det foregaaende, sammen med Søstrene Indehaver af L. E. C. Qvades Mode- og Kniplingeforretning paa Østergade Nr. 60. I 1907 holdt hun og Søsteren Elise Henriette Qvade 25 Aars Forretningsjubilæum; men Aaret efter afstod de Forretningen og trak sig tilbage til Privatlivet.

Ugift.

Z<sub>6</sub> *Eggert Axel Valdemar Qvade*, født i Maltrup Skovridergaard i Vaabensted Sogn 28. Februar 1850, gik i Saksjøbing Skole og tog Præliminæreksamen i København. Var fra 1864 til 1867 paa Oreby Godskontor. Kom derefter til Skaane at lære Landvæsen. Han kom hjem igen omkring 1870 og blev da uddannet i Landmaaling og Dræning hos Landinspektør, Justitsraad Jensen i Nakskov. Kom 1872 som Forvalter til Proprietær Stampe, Skørringe paa Falster, og lærte derefter Mejerivæsen under Professor Segelcke paa Egholm. Blev ca. 1873 Underforvalter paa Korselitze paa Falster hos Forpagter Hansen og rejste efter at have været der 1 Aar til Uppland i Sverige, hvor han var Forvalter paa 3 forskellige Gaarde. Tog efter at være kommen hjem fra Sverige rundt paa forskellige Gaarde og satte sig ind i Mejerivæsen.

Paabegyndte 1879 selvstændig Mejerivirksomhed i Østofte og Nørreballe, men holdt op med denne Virksomhed 1885 og flyttede til Nakskov, hvor han nedsatte sig som privat Mejeri-assistent. Rejste rundt og var de nyoprettede Andelsmejerier behjælpelig med Driften, Regnskabsføring og Undersøgelse af Mælk, men tog samtidig Plads ved Nakskov Sukkerfabrik i

Kampagnetiden, hvor han bl. a. var konstitueret Stationsforvalter ved Saftstationen i Horslunde. Fra 1897 ansat som Forvalter ved Maribo Sukkerfabrik; — holdt i 1922 25 Aars Jubilæum ved denne Virksomhed.

Viet 1. Gang i Vordingborg Kirke 19. September 1879 til Johanne Frederikke Bergen, født i Mogenstrup Sogn 14. August 1847 (Datter af Plantør og Gartner ved Rosenfeld i Kastrup Sogn Johan Henrik Vilhelm Bergen, født ca. 1797, død i Kastrup 14. November 1860, og Hustru Maren Hansen, født ca. 1812, død i Vordingborg 9. Maj 1895), død paa Østoftegaard i Østofte Sogn 11. Marts 1880, begravet i Østofte 16. Marts s. A.

Viet 2. Gang i Nakskov 23. Maj 1890 til Ekkardine Doris Else Bigum, født i Nakskov 4. Februar 1870 (Datter af Harald Bigum, død i Nakskov 24. Oktober 1891, og Hustru Thora Thorsen, død i Nakskov ca. 1879).

Af 2. Ægteskab 2 Børn (Aa<sub>1</sub> — Aa<sub>2</sub>).

Aa<sub>1</sub> *Margrethe Qvade*, født i Nakskov 31. Oktober 1892.

Viet i Maribo 11. September 1914 til Aksel Marius Jørgensen, født i Køge 24. Maj 1882 (Søn af Tømrmester og Bryggeriejer i Køge (senere i Maribo) Christian Jørgensen, født 1842, død i Maribo i December 1906, og Hustru Maren Boesen, født 1848, død i Maribo i April 1913), Arkitekt og Bryggeriejer i Maribo.

3 Børn.

1. Gunder Jørgensen, født i Maribo 17. Marts 1916.
2. Poul Christian Jørgensen, født i Maribo 7. Novbr. 1917.
3. Inge Lis Jørgensen, født i Maribo 31. December 1925.

Aa<sub>2</sub> *Harald Rudolf Qvade*, født i Maribo 23. Maj 1901, gik i Maribo Realskole og kom i 13-Aars Alderen til Bogø Kost- og Realskole. Efter Konfirmationen kom han i Handelslære hos A/S C. A. Qvade og Co. i Maribo og var i dette Firma, dels i Maribo og dels i Bandholm til Foraaret 1922. Fra Maj 1922 til September 1923 aftjente han sin Værnepligt som Gardist.

Fra Januar 1924 ansat i Kulfirmaet Bessler Wachter Glover & Co. i Newcastle og fra Sommeren samme Aar  $\frac{1}{2}$  Aar hos

Kornfirmaet Lawrence. Rejste efter at have været paa et kort Besøg i Danmark til Australien og blev Landbrugselev hos en af Australiens Faarekonger F. W. Hughes, Borambola Station, Wagga i New South Wales.

1. Juli 1926 rejste Qvade fra New South Wales til Aven Downs Station — en meget stor Kvægfarm i det nordlige Australien. Paa denne Gaard var han til August 1927, for derefter at rejse til Sidney, hvorfra han agter at rejse hjem til Danmark i November Maaned.

Ugift.

Y<sub>3</sub> *Caroline Irene Qvade*, født paa Juellinge i Halsted Sogn 21. Juli 1812, kom i 1833 i Kondition paa Berritzgaard ved Saksjøbing og i 1834 hos Købmand Galtens i Maribo. Da Broderen, Carl Anton Qvade, nedsatte sig som Købmand i Maribo 1. Maj 1843, blev hun dennes Husholderske, indtil han i November 1844 indgik Ægteskab. I 1845 ser man, hun var Husjomfru hos sin Søster og Svoger, Proprietær Suhrs, Gabrielsminde. Her var hun dog vist kun kort, thi hun opholdt sig i mange Aar — indtil 1859 — hos sin Broder, Købmand C. A. Qvade i Maribo. Da hun flyttede derfra, flyttede hun hen i Østergade, hvor hun boede i nogle Aar, for derefter at flytte over paa Maribo Bagtorv, hvor hun boede i mange Aar til sin Død. — Hun arvede i sin Tid omkring 1850 efter en Morbroder, en Koffardikaptajn Christian Ditlev Wiinholt, en lille Sum Penge. Ved Hjælp af disse og ved Understøttelse af Broderen, Købmand C. A. Qvade, fik hun til Livets Ophold. Død i Maribo 7. August 1891, begravet dér 13. i samme Maaned. Ugift.

Y<sub>4</sub> *Peter Outzen Qvade*, født paa Baadesgaard i Græshave Sogn 25. Juni 1814, kom som lille 6-Aars Purk til Moderns Halvbroder, daværende Vicepastor og Seminarielærer Boie Friedrich Outzen Boisen i Vesterborg, og da Boisen i 1825 blev forflyttet til Saksjøbing som Sognepræst, fulgte Qvade med. Efter at være bleven konfirmeret i Saksjøbing af Onklen den 26. April 1829, kom han i Lære hos en Urtekræmmer C. F. Zeuthen i København i Amaliegade Nr. 139 (gl. Nr.); men kort efter kom han i Guldsmedelære hos Guldsmed Westrup i

Laksegade Nr. 218 (gl. Nr.) og blev herfra udskrevet som Svend paa Guldsmedelavet 14. Juli 1834.

Fra 1834 arbejdede han som Svend paa Timmermanns Guld- og Sølvvarefabrik i Laksegade Nr. 202 (gl. Nr.).

1. Maj 1840 etablerede han sig som Guldsmed i Maribo. Paa det Sted paa Maribo Torv, hvor Købmand Schrøder Nielsen i mange Aar havde Forretning, lejede han et Par Stuer af Ejersken af Stedet, Anna Nielsen, Enke efter Brændevinsbrænder Ib Nielsen — og af en gammel Lejekontrakt kan man se, at han ogsaa fik Kosten der. Hver Maaned, den første i Maaneden, kvitterer Madam Nielsen for modtagen Leje og for Betaling for Kost og Forplejning. Qvade var den første Guldsmed i Maribo, og Datteren har fortalt om, hvorledes Skeerne den Gang, han begyndte, hang paa Snore i Vinduet. Da Qvade imidlertid var bleven forlovet med sin Værtindes Datter og saaledes maatte tænke paa Bryllup, købte han et Hus i Vestergade, som han fik udstedt Skøde paa 15. Januar 1843. Den samme Ejendom ejes og beboes af Datteren den Dag i Dag, og her paa dette Sted virkede Qvade i 54 Aar, lige til sin Død. Ved Siden af at være Guldsmed var han ogsaa i mange Aar Dentist.

Han døde pludselig i Maribo 26. Marts 1896 og blev begravet sammesteds 1. April s. A.

Viet i Maribo 14. April 1843 til Bolette Nielsen, født i Maribo 10. Oktober 1820 (Datter af Brændevinsbrænder sammesteds Ib Nielsen, født ca. 1770, død i Maribo 25. Februar 1840, og Hustru Anna Poulsen, født ca. 1776, død i Maribo 23. Februar 1863), død i Maribo 1. November 1891.

2 Børn (a<sub>1</sub> — a<sub>2</sub>).

a<sub>1</sub> *Anna Caroline Hansine Dorthea Qvade*, født i Maribo 3. November 1843, var som ganske ung Privatlærerinde paa Gaardene Danstedgaard og Raahaugegaard paa Lolland.

Da Provst Boisen og Hustru — Faderens Onkel og Tante (paa Frederiksberg) — hos hvem Faderen havde tilbragt sin meste Barndom, blev gamle og svagelige, tog hun til dem og plejede dem. Hun blev imidlertid syg derinde og døde paa Diakonissestiftelsen 9. December 1883. Ved Begravelsen i Maribo 14. December s. A. holdt Provst Boisens yngre Halvbroder, da-

værende Pastor Harald Boisen i Saks København, en smuk Tale over hende, hvori han takkede hende for, hvad hun havde været for hans gamle Broder og Svigerinde.

Ugift.

a<sub>2</sub> *Christiane Boiesine Qvade*, født i Maribo 5. Juli 1853, fortsatte Faderens Guldmedeforretning (Butik) til 1906. Som yngre var hun Musiklærerinde, nu giver hun Undervisning i Haandarbejde. Ejer og beboer Barndomshjemmet i Maribo.

Ugift.

Y<sub>5</sub> *Louise Dorthea Qvade*, født paa Baadesgaard i Græshave Sogn 10. Juli 1816, død paa Kirstinefeldt i samme Sogn 23. Juli 1823, begravet paa Græshave Kirkegaard.

Y<sub>6</sub> *Carl Anton Qvade*, født paa Baadesgaard i Græshave Sogn 1. December 1818, fik sin Undervisning dels i Hjemmet ved en Huslærer Bech, der havde faaet sin Uddannelse paa Biskop Boisens Seminarium i Vesterborg, og dels paa Baadesgaard sammen med Proprietær Wieds Børn. Den 14. April 1833 blev han konfirmeret i Græshave Kirke og kom nu i Lære hos Købmand Jens Lange i Maribo. Købmand Lange, der døde i Maribo 1848, 64 Aar gammel, havde vistnok Forretning paa Torvet paa det Sted, hvor Købmand Thorvald Petersen senere i mange Aar havde Forretning — det vil sige: lige ved Siden af A/S C. A. Qvade & Co.s nuværende Ejendom. Som nykonfirmeret var Qvade lidt svagelig; man ser saaledes af Breve fra den Tid, hvorledes hans Moder formaner ham til at passe paa sin Mave — og følge forskellige Raad. Hos Lange stod Qvade Læretiden ud — og blev ogsaa hos ham i nogle Aar som Handelsbetjent. Fra Lange kom han til en Halvfætter af sig, nemlig Købmand Ditlev Leonard Kølle i Vestergade. Qvade, der havde sparet sig lidt Penge sammen i sin Handelsbetjenttid, fik nu Lyst til selv at begynde Forretning, og den 1. Maj 1843 etablerede han sig som Købmand i Maribo. Der var paa den Tid ingen Specialforretninger, saa Qvade var foruden Kolonialhandler ogsaa i mange Aar Manufakturhandler. Hans første Butik — og Forretning i det hele taget — laa paa det Sted i Vestergade, hvor Læge M. Wilhjelm senere — i mange Aar boede (— altsaa Hjør-

net af Vester- og Klostergade). Hans første Medhjælper var Lærlingen Theodor Kølle — en Søn af Fuldmægtig Kølle ved Baadesgaard Gods. I de første Aar hjalp Qvade sig alene med Kølle, og indtil han blev gift, styrede den ugifte Søster, Caroline Irene Qvade, Huset for ham. Som ung Købmand stod han i Maribo Borgervæbning. I 1850 ses Qvade at have baade Handelsbetjent, Lærling og Karl; samme Aar købte han den store Gaard (Købekontrakt tinglæst 10. Juni 1850, Skøde tinglæst 5. Juli 1852) paa Torvet; der var de sidste Aar foruden Købmandsforretning ogsaa bleven drevet Hotelvirksomhed — saaledes har Huset, der bar Navnet »Hotel Stadt Hamborg«, nydt den Ære at huse Kong Christian den 8de, da Kongen var paa en Rejse til Fyen. Denne Ejendom med tilhørende 30 Tdr. Land Jord, købte Qvade af Købmand og Hotelejer Matthias Daniel Brabrand (død i Maribo 1851, 64 Aar gammel) for 12 000 Rigsdaler. Gaarden, der er bleven bygget af Brabrand ved daværende Murermester i Maribo, Mertins, er muligvis bleven opført allerede 1819; thi ved Købekontrakt af 11. Januar 1819 og Skøde af 19. December samme Aar købte Brabrand Stedet (— altsaa det gamle Sted) af Brødrene Junior. Qvades Forretning fik nu et større Opsving, og hvad der hjalp godt til at forøge Forretningens Vækst, var Anlæggelsen af Bandholm Havn, som Lehns greve Frederik Marcus Knuth til Knuthenborg netop lod foretage i disse Aar.

Ved Siden af at drive den blandede Forretning, eksporterede Qvade nu Korn og Smør og lagde sig ligeledes efter Import af Kul. I 1860erne afstod han sin Manufakturforretning til 2 af sine Kommiser for at kunne kaste sig saa meget mere over Eksporten og Importen; — og med Landbrugets og Kvægbrugets stærke Udvikling fulgte nu Forretningen ogsaa med i Udviklingen — der blev jo Brug for en Mængde fremmede Foderstoffer, og Qvade afsatte igen, inden Andelsmejerierne rigtig kom igennem, meget Smør for Landmændene. Ved Siden af havde han en heller ikke lille Ægforretning. I 1866 byggede han Magasin og lod indrette Kontor i Bandholm — Forretningen aabnet den 26. August 1867 — og efterhaanden kom en Del af hans Virksomhed til at foregaa der; nu blev tilmed Maribo-Bandholm-Jernbanen aabnet i 1869, og Jernbanestationen kom til at ligge ved Siden af Qvades Gaard i Maribo (— blev

dog senere flyttet, da Banerne Nykøbing-Nakskov og Maribo-Rødby kom).

Da Maribo-Rødby-Banen aabnedes 1. Juli 1874, lod han ogsaa indrette Kontor og Magasin ved Holeby Station — denne Forretning blev aabnet 10. September 1874. I 1890erne overtog han efter Konsul Niensens Død i Nykøbing — i Forening med Købmand Frigast i Nykøbing og Konsul Bøttern i Nakskov — dennes Forretning. Blandt andre Foretagender, han har været med at oprette, skal nævnes et Aktieselskab, dannet 1878, til Drift af en Dampskibslinie fra Bandholm til England, baseret paa Eksport af Landbrugsprodukter og Import af Kul m. m. Maribo Dampmølle var han ogsaa med til at starte som Aktieselskab i 1886 — og var til sin Død dettes Formand. Maribo Sukkerfabrik skyldes ogsaa hans Initiativ. Maribo Trælasthandel og Maribo Trævarefabrik skyldte ogsaa væsentlig ham deres Tilblivelse — for begge Selskaber var han Formand, og i sit firsindstyvende Aar var han Indbyder til Oprettelsen af Aktieselskabet »Grængegaardens Teglværk«, endvidere var han ogsaa med til at skabe Maribo Svineslagteri og var Medejer af Aunede Mejeri.



Agent C. A. Qvade og Hustru



Foruden at være Købmand, var Qvade ogsaa Landejendomsbesidder. Runden af gammel Landmandsslægt, som han var, havde han altid haft megen Interesse for Landbruget, og hans Landbrug, som til at begynde med kun omfattede 30 Tdr. Land, blev efterhaanden udvidet til flere Gaarde, — ganske vist kom det meste af hans Landbrug til i de for Landbruget saa vanskelige Aar i 90erne, hvor saa mangen en Landmand tvungen af Nødvendigheden maatte gaa fra sin Ejendom. Omkring 1880 købte han saaledes Grevelodden — en Fæstegaard i Hunseby Sogn under Grevskabet Knuthenborg paa 30 Tdr. Land, og først i 1890erne overtog han efter Løjtnant Carstens Østoftegaarden i Østofte Sogn (— den blev dog solgt igen lidt før hans Død) og i 1894 Holtegaard i Bursø Sogn efter Proprietær A. F. Andersen, og efterhaanden blev Grevelodden, der til at begynde med kun var 30 Tdr. Land, dels ved Tillæg af den oprindelige Købmandsjord (30 Tdr. Land) og dels ved Tilkøb af anden Jord, en Gaard paa ca. 100 Tdr. Land.

Qvade undgik ikke forskellige Tillidshverv. Han var: Kommunal Revisor 1856—62, Medlem af Ligningskommissionen 1858—66 og Medlem af Maribo Byraad 1860—64. Fra 1855 Repræsentant for Østifternes Kreditforening, Medlem af Stiftets Laanebestyrelse for Overformynderiet, Formand for Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandforsikringsselskab for Løsøre. I mange Aar Medlem af Maribo Bankraad.

Fra 1866 Valgmand ved Landstingsvalgene; desuden var Qvade Medstifter af Understøttelsesforeningen for trængende Handlende og Stifter af Foreningen af 1ste Januar 1852. I 1888 og 1898 ved henholdsvis 70 og 80 Aars Fødselsdagen og ved hans 50 Aars Jubilæum 1. Maj 1893 blev der vist ham megen Opmærksomhed og Erkendtlighed af hans Medborgere. Betænkte ved sit 50 Aars Jubilæum forskellige velgørende Foreninger med Pengegaver.

Den 7. Maj 1874 udnævntes han til kongelig Agent, og den 26. April 1889 modtog han Ridderkorset, og nævnes skal det, at ved hans 50 Aars Jubilæum ønskede en Kreds af Medborgere at indstille ham til at hædres med Etatsraadstitlen, men han frabad sig det.

Qvade naaede kort før sin Død at se sin Forretning gaa over til Aktieselskab under Navnet: A/S C. A. Qvade, Rasmus-

sen og Faber. Virksomheden blev sammenlagt med Købmand Fritz Rasmussens Forretning i Saksøbing og Grosserer Fabers i Bandholm. A/S dannedes 1. Maj 1900.

Under et Besøg paa Holtegaard ved Maribo hos Sønnen, Henrik Anton Qvade, døde han af et Anfald af Hjerneapopleksi — den 24. Juli 1900; han blev begravet i Maribo 30. Juli s. A.

Viet i Maribo Kirke (forlovet 3. Juli 1839) af Pastor Bergenhammer 16. November 1844 til Susanne (Sanne) Elisabeth Lange, født i Faaborg 3. August 1817. Hun tilhørte Slægten: Lange fra Faaborg (jfr. Slægten Lange fra Faaborg ved Magnus Lange, 1923), var Datter af Hattemager og Købmand i Faaborg, Hans Hinrich Lange, født 1781, død i Maribo 13. Juni 1854, og Hustru Johanne Kirstine Bendixen (Købmandsdatter fra Rudkøbing), født 1782, død i Svendborg 1. Januar 1840. Da Faderen sad haardt i det efter Pengekrisen, der fulgte paa Napoleonskrigene, kom hun som nykonfirmeret (Efteraaret 1833) til Farbroderen, Købmand Jens Lange i Maribo. Her i dette Hus traf hun sin tilkommende Mand, der var Handelslærling hos hendes Farbroder. Hos Farbroderen var hun til sit Bryllup i 1844. Hun var svag hele sit Liv igennem, saaledes havde hun Blodbrækninger allerede i 21 Aars Alderen, — og hvem véd, maaske skyldes det Datterens store Omsorg for hende, at hun naaede en saa forholdsvis høj Alder. Trods sit svagelige Helbred var hun alligevel sin Mand en god Støtte. Med sin Sjæl og sin Person var hun med til at højne Hjemmet, hvorfra jo dog Mandens Arbejde udgik. Hun døde i Maribo af Kræft 20. September 1893 og blev begravet dér 28. September s. A.

6 Børn ( $b_1$  —  $b_6$ ).

$b_1$  Dødfødt Pigebarn, født i Maribo 11. Oktober 1845, begravet sammesteds 13. Oktober s. A.

$b_2$  *Caroline Louise Dorthea Qvade*, født i Maribo 26. Oktober 1846, flyttede paa sin 4 Aars Fødselsdag med sine Forældre ind i den store Købmandsgaard paa Torvet. I sin Barn-dom gik hun i Skole hos en Jomfru Bech. Hun boede fra 4 Aars Alderen — paa nogle faa Maaneder nær — hvor hun var i København og faa Undervisning — i det gamle Hjem paa Torvet

i Maribo — og styrede efter Moderens Død i 1893 Huset for Faderen. Hun var et udpræget Hjemme- og Familiemenneske og en overordentlig omsorgsfuld Datter for sin svagelige Moder. I de senere Aar af hendes Liv — inden hun blev gammel — havde hun og hendes Mand aabent Hus en Aften om Ugen, og paa disse ugentlige Aftener blev der tidt spillet Komædie, ved hvilken Lejlighed hun viste sig som en meget interesseret Iscenesætter.

Stiftede sammen med sin Mand og Broder 15. Januar 1917 »Agent C. A. Qvades og Hustru Susanne Qvades Mindelegat« og 23. Juli 1921 (kongelig Stadfæstelse 23. September s. A.) »De Qvadeske Legater«.

Død i Maribo 23. December 1922; begravet dér 29. December s. A.

Viet i St. Thomas Kirke i København 21. Juli 1900 til Carl Martin Thousig, født i Thisted 5. Februar 1850 (Søn af Købmand (til 1857) og Byraadsmedlem i Thisted — senere til sin Død Møllejer i Skjoldborg Niels Søe Thousig, født ca. 1818, død i Skjoldborg 15. Oktober 1861, og Hustru Karen Søndergaard, født ca. 1822, død i Skjoldborg 19. Januar 1884, og Sønnesøn af Købmand i Viksø Peter Thousig, der i Krigen med Englænderne mistede 13 Skibe); lærte Handelen hos en Morbroder i Nykøbing paa Mors og kom senere paa Grüners Handelsakademi i København, hvorfra han først i Maj 1874 — efter at have taget Handelseksamen — kom til sin tilkommende Svigerfader i Maribo, Købmand C. A. Qvade, som Bogholder. Var i mange Aar Fuldmægtig i samme Forretning og blev — ved Forretningens Overgang til Aktieselskab i Aaret 1900 — Direktør.

Oprettede i de senere Aar af sin Direktørtid Filialer paa følgende Steder: Askhøj, Ryde, Lindet, Fejø, Søllested og Saks-købing, hvoraf Søllestedforretningen blev købt og overtaget den 12. Januar 1926 af Firmaet Søllested Købmandshandel — og Saks-købingforretningen blev købt (overtaget den 20. Maj 1927) af Købmand Bøje Fritz-Rasmussen i Saks-købing.

Optog i 1923 Maribo Frøkompani i A/S. C. A. Qvade og Co. og solgte i 1924—25 fra C. A. Qvades Arvinger den i 1890erne købte Part af Konsul Nielsens Forretning i Nykøbing; solgte endvidere 1925 Holtegaard, der ejedes af Maribo Frøkompani, som inden 1923 ejedes af Købmand Nielsens Bo i Nykø-

bing, Direktør Carl Qvades Bo og Direktør Thousig. Var i mange Aar Medlem af Maribo Byraad og var et Par Gange konstitueret Borgmester. Var Meddommer i Voldgiftsretten ved Kornhandelen og Formand for Repræsentantskabet for Lollands Spare- og Laanebank; var ligeledes i Bestyrelsen for det lolland-ske Jernbaneselskab. Blev 1. Maj 1918 ved Firmaets 75 Aars Jubilæum Ridder af Dannebrog. Holdt 6. Maj 1924 50 Aars Jubilæum hos C. A. Qvade. Død i København paa Professor, Dr. med. Carl Lorentzens Klinik den 10. Oktober 1927; begravet i Maribo 15. Oktober s. A.

Ingen Børn.

b<sub>3</sub> *Johanne Elisabeth Qvade*, født i Maribo 22. Juni 1849, hjemmedøbt 23. s. M., død sammesteds 30. Juni s. A.

b<sub>4</sub> *Carl Johannes Qvade*, født i Maribo 6. December 1850, gik først i Skole hos Jomfru Bech i Maribo, men kom i Sommeren 1862 i Nykøbing Latinskole og blev efter endt Konfirmationsforberedelse i Nykøbing konfirmeret i Maribo ved Paaske-tid 1865. I Nykøbing boede han hos en Fru Hahn, Enke efter Distriktslæge i Nykøbing, Krigsraad Hahn. Det var Meningen, at han skulde have været Student; men Faderen tog ham ud af Skolen 1867 og tog ham hjem som Handelslærling. Ca. 1869 kom han til Agent Lagoni i Faaborg, i hvis Forretning han udstod Resten af sin Læretid. Lagoni afstod imidlertid 1. Maj 1871 sin Forretning til en Købmand Asmussen, hos hvem Qvade derfor var i nogle Maaneder. I Efteraaret 1871 kom han paa Handelsskole i København og boede i den Tid hos Fasteren, Fru Elise Suhr. Efter at have tilendebragt sin Handelsskoleuddan-nelse, aftjente han sin Værnepligt som Infanterist i Køben-havn og kom, efter ogsaa at have genemgaaet Underkorporal-skolen, 23 Aar gammel hjem til Faderen som dennes Medhjæl-per i Forretningen; — og han arbejdede nu sammen med Fa-deren indtil Forretningens Overgang til Aktieselskab 1. Maj 1900. Paa dette Tidspunkt trak Faderen sig som tidligere nævnt ud af Forretningen, og C. J. Qvade og Svogeren, Fuld-mægtig Thousig, blev nu Direktører for den Afdeling af A/S. C. A. Qvade, Rasmussen og Faber, som omfattede selve den Qvade-ske Forretning.

Ganske kort Tid efter Aktieselskabets Start trak imidlertid Grosserer Faber sig ud, og i 1912 trak Firmaet Fritz Rasmussen i Saksjøbing sig ud, og nu blev Firmaets Navn: »A/S. C. A. Qvade & Co.« I den Tid, Qvade var Direktør, blev der bygget et meget stort Pakhus i Bandholm, og flere store, nye Forbedringer til Losning og Ladning af Skibene i Bandholm blev der indført — og Forretningen udvidede sig i det hele taget yderligere. Han og Svogeren fortsatte en Tid gamle Qvades Landbrug; men i 1909 blev Grevelodden solgt og i 1910 solgtes Holtegaard. Sidstnævnte Gaard blev dog 1917 tilbagekøbt af Qvade og Thousig i Forening med Købmand Nielsen i Nykøbing, hvorpaa disse dannede Maribo Frøkompagni. Af Hverv, der blev betroet Qvade, skal nævnes: Delegeret i Landmandsbankens Afdeling i Nakskov, Formand for Repræsentantskabet for Lollands Spare- og Laanebank, Meddirektør ved De danske Sukkerfabrikker, i Bestyrelsen for De danske Kulimportørers Forening og i Bestyrelsen for Trifolium i Haslev.



Købmand Carl Johannes Qvade.

Qvade var som tidligere nævnt Medstifter af »Agent C. A. Qvades og Hustru Susanne Qvades Mindelegat« og af »De Qvadeske Legater«.

Ved Maribo 500 Aars Jubilæum den 27. September 1916 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog. Han var — kan man vist godt sige — elsket af alle; og som et Bevis paa Arbejdernes Hengivenhed for ham, kan nævnes, at da Arbejderpartiet i 90erne begyndte at opstille Kandidater til Byraadsvalgene i Maribo, henvendte de sig til ham — uden egentlig at kende hans politiske Standpunkt — med Bøn til ham om at lade sig opstille paa deres Liste — hvilket Ønske han dog ikke kunde opfylde.

Han døde i Maribo 2. Oktober 1920 og blev begravet sammesteds 9. Oktober s. A.

Ugift.

b<sub>5</sub> En dødfødt Pige, født i Maribo 31. December 1852, begravet sammesteds.

b<sub>6</sub> *Henrik Anton Qvade*, født i Maribo 6. Oktober 1855, gik ligesom Søsteren og Broderen i Skole hos Jomfru Bech i Maribo, men kom som større Dreng i Maribo Borgerskole. Den 2. Oktober 1870 blev han konfirmeret i Maribo Kirke.

Lærte Landvæsen hos Forpagter Hansen, Ulriksdal, i 2 Aar — til 1. Juni 1874, og var derefter Landvæsenselev hos Forpagter Nielsen, Damsmose, fra 1. Juli 1874 til 15. September 1875. Fra Efteraaret 1875 til Høst 1876 Elev paa Lyngby Landbrugsskole. Kom derefter til en Forpagter Hasselbalch i Vendsyssel. I Sommeren 1877 aftjente han sin Værnepligt som Garder. Lærte derefter Mejerivæsen hos Etatsraad Valentiner paa Sallerupgaarden i Sydsjælland og hos Mejeriejer Hartmann i Holeby — var ogsaa en kort Tid paa Faderens Kontor og Magasin i Holeby.

Begyndte 1881 selvstændig Virksomhed i Maribo — forpagtede Faderens Landbrug: 60 Tdr. Land og Grimstrupgaarden ved Maribo paa 40 Tdr. Land — og dertil kom Wollers Mose — ialt ca. 135 Tdr. Land. Blev tillige 1894 Bestyrer af Holtegaard, som Faderen just havde overtaget, og blev omtrent samtidig Bestyrer af den anden af Faderens Gaarde, Østoftegaarden i Østofte Sogn. Fra 1894 passede han disse 3 Bedrifter. Imidlertid solgte Lunddals i Slutningen af 90erne Grimstrupgaarden — og Wollers Mose blev efterhaanden bortsolgt til Be-

byggelse; men til Gengæld købte Faderen nu et Strykke Jord mere til Grevelodden, som nu blev en Ejendom paa 100 Tdr. Land, hvorpaa der opførtes en Gaard ved Maribo-Maglemø-



Qvadefamilien paa Lolland — samlet paa tre Medlemmer nær — i Sommeren 1862.  
Fra venstre: C. A. H. R. Qvade, Chr. A. Qvade, P. O. Qvade, C. A. Qvade,  
L. D. C. A. Qvade, C. F. C. Qvade, E. H. Qvade, A. C. H. D. Qvade, C. L. D. Qvade,  
Strubberg, A. C. A. Qvade, C. I. Qvade, Bolette Qvade, S. E. Qvade, C. J. Qvade,  
f. Strubberg. f. Nielsen. f. Lange.  
C. B. Qvade, H. A. Qvade.

vejen. I Slutningen af 90erne blev som tidligere nævnt Østoftegaarden solgt af Faderen, og Qvade havde nu Holttegaard og den ny Grevelodgaard at drive. Ca. 1898 forpagtede H. A. Qvade

Holtegaard af Faderen, og omtrent samtidig forpagtede han en tilstødende Bondegaard i Bursø af Gaardejer Boss, men vedblev samtidig at bestyre Grevelodden.

Var meget interesseret Kvægmand, og var saaledes Formand for Bursø Kvægavlsforening.

Død paa Holtegaard i Bursø Sogn 29. Oktober 1901; begravet i Maribo 4. November s. A.

Viet i Lyngby (Kongens Lyngby) 29. April 1881 til Othilia Franziska Olsen, født i Lyngby 8. Marts 1856 (Datter af Blikkenslagermester i Lyngby Johan Frederik Olsen, født 1820, død i Lyngby 11. December 1903, og Hustru Hansine Louise Dørge, født 1823 (Faderen, Georg Dørge, indvandrede fra Harzen i Begyndelsen af forrige Aarhundrede), død i Lyngby 12. November 1887), boer i Hellerup.

3 Børn (c<sub>1</sub> — c<sub>3</sub>).

c<sub>1</sub> *Carl Anton Frederik Qvade*, født i Maribo 4. Februar 1882, tog 1899 Præliminæreksamen fra Nykøbing Latinskole og lærte i de følgende 3 Aar 1899—02 Landvæsen paa Holtegaard, Asserstrup og Nislevgaard. I Sommeren 1904 aftjente han sin Værnepligt som Fæstningskonstabel ved II. Artilleribataillon og tog April 1905 Landbrugseksamen. Fra Maj 1906 til Maj 1907 Underforvalter paa Boller ved Horsens. 1907—11 Bestyrer paa Holtegaard ved Maribo. 1912—18 Ejer af Tanghøjgaard i Nybølle i Smørum Sogn. Købte 1919 Damsgaard i Bildsø i Stillinge Sogn.

Viet i St. Jakobskirken i København 28. April 1916 til Laura Kirstine Jørgensen, født i Kirke-Helsing 22. September 1887 (Datter af Gaardejer i Kirke-Helsing, Jens Peter Jørgensen, født 1852, død i Kirke-Helsing 15. September 1921, og Hustru Ane Jensine Rasmussen, født 1860).

1 Barn (d<sub>1</sub>).

d<sub>1</sub> *Annie Jensine Petra Antonia Louise Qvade*, født i København paa Dr. med. Esmanns Klinik i Løngangsstræde Nr. 21 2. Januar 1927, døbt i Stillinge Kirke 22. Maj s. A.

c<sub>2</sub> *Hansine Susanne Elisabeth Qvade*, født i Maribo 12. December 1883.



Viet i Holmens Kirke i København 28. Maj 1909 til Erik Wilhjem Kjær, født i Maribo 27. Maj 1881 (Søn af Bankdirektør i Maribo Erik Johan Andreas Kjær, R., Dbm. og Indehaver af Redningsmedaljen, født 1851, død i Maribo 26. December 1921, og Hustru Agnes Wilhjem (Datter af Læge M. Wilhjem i Maribo), født 1853), Løjtnant og Landbrugskandidat; fra 1909 Forpagter paa Vaarskov ved Bandholm.

3 Børn.

1. Sven Wilhjem Kjær, født paa Vaarskov i Bandholm Sogn 6. April 1910, er Skolediscipel i Nykøbing Latinskole.

2. Eva Susanne Kjær, født paa Vaarskov i Bandholm Sogn 12. December 1911, tog Realeksamen fra Maribo Realskole i Sommeren 1927.

3. Grete Elisabeth Kjær, født paa Vaarskov i Bandholm Sogn 16. Januar 1914.

c<sub>3</sub> *Thyra Qvade*, født i Maribo 26. April 1886.

Viet i Holmens Kirke i København 22. Oktober 1909 til Thorvald Julius Emil Rasmusen, født i Korsør 7. September 1884 (Søn af Konsul Hans Gunnensen Rasmusen, R., Dbm. og Indehaver af forskellige udenlandske Ordner, født 1856, og Hustru Jørgine Kruse, født 1862, død paa Langebækgaard i Kallehave Sogn, 2. Oktober 1921, begravet i Korsør); ved sin Vielse Fuldmægtig hos en gros Firmaet Th. Rasmusens Sønner i Korsør; nu Direktør ved Korsør Margarinefabrik — fra 1922 svensk Vicekonsul.

1 Barn.

1. Hans Qvade Rasmusen, født i Korsør 16. August 1910, er Skolediscipel paa Sorø Akademi.

B<sub>10</sub> *Sophie Frederikke Amalie Qvade*, født paa Stovgaard i Tørring Sogn i Jylland 1780, Hjemmedaaben konfirmeret i Kirken 15. Oktober s. A.; var hjemme hos Forældrene paa Stensballegaard og fulgte i 1804 med Broderen, Carl Ludvig Qvade, og Moderen til Juellinge paa Lolland. Indtil Broderen i 1807 blev gift, styrede hun dennes Husholdning, og fik lidt senere Plads som Husbestyrerinde paa en anden af Baroniet Juellinges Gaarde, nemlig Haugaard i Utterslev Sogn. Paa Hau-

gaard, der dengang dreves af Grev Frijs selv ved en Bestyrer, styrede hun Husvæsenet i Grev Frijs' Tjeneste til i Slutningen af 1830erne, og fik da af Greven anvist Fribolig og Pension i Halsted. Pensionen bestod for en stor Del af Naturalier, saaledes holdt hun ganske frit en Ko. I Halsted boede hun i de mange Aar til sin Død. Af Familien paa Lolland blev hun altid kaldet »Tante Haugaard« efter Gaarden, hvor hun havde været i saa mange Aar. I Barndommen eller Ungdommen havde hun haft Børnekopper — fra den Tid stammede eet vansirende Ar, ligesom en krampagtig Bevægelse af Munden. Hun fik en ret pludselig Død. Da Pigen om Aftenen var inde at se til hende, laa hun og fantaserede i Sengen. Pigen tænkte dog muligen, at det ikke havde nogen videre Betydning og gik i Seng. Næste Morgen, da man kom for at tilse hende, laa hun imidlertid og var død. Og da hun havde et temmelig stort Saar i Panden, kom man til den Gisning, at hun selv i Vildelse maatte have slaaet sig ihjel. Hun var meget afholdt af sit Herskab og almindelig agtet og afholdt af Beboerne i Halsted. Hun døde i Halsted 15. Oktober 1875, 95 Aar gl., og blev begravet samme steds 21. Oktober s. A.

Ugift.

A<sub>2</sub> *Gerhard Friedrich Quaade*, født i Sandbech i Kappel Sogn i Angel 8. September 1743, afløste Faderen ved dennes Død i 1770 som Pensionær (Mejeriforpagter) paa Mejerigaarden Kronsgaard i Gelting Sogn.

Paa den Tid begyndte imidlertid en Udstykning af Godserne i Angel — og vel i Hertugdømmerne i det hele taget — og i 1785 kom Turen til Kronsgaard.

Quaade maatte saaledes se sig om efter en anden Forpagtning, og 27. September 1784 ses han at være Broderen, August Didrich Quaades Medforpagter paa Hesselberg i samme Sogn. Hvorlænge Brødrene Quaade var Forpagtere paa Hesselberg, kan ikke siges bestemt — i hvert Fald var G. F. Quaade 24. August 1787 bosat paa Mejerigaarden Nadelhøft i Gelting Sogn — rimeligvis daværende Mejeriforpagter Bahne Petersens Medforpagter. Hesselberg blev ligesom Nadelhøft udstykket 1790, og det er muligt, at Udstykningen af Hesselberg har givet Anledning til en Strid, som opstod imellem Besidderen af Hessel-

berg, Regimentskvartermester C. Saxesen til Godset Oehe, og Brødrene Quaade — maaske er Forpagtningen bleven afbrudt før Kontraktens Udløb. Imidlertid kom Parterne dog til Forlig 16. Maj 1791. Fra Nadelhøft kom Quaade til Ruhkrug under Godset Buckhagen (Kappel Sogn) — ses saaledes at være Mejeriforpagter dér 23. Marts 1790. Her blev han imidlertid ikke ret længe — formentlig blev Ruhkrug ogsaa udstykket, og Quaade, der synes at have ført en Kamp for at blive længst muligen ved Forpagtning af Mejerigaarde, maatte nu forlade denne Virksomhed, da der vist paa den Tid ikke var flere større Gaarde tilbage, og da han antagelig paa dette Tidspunkt ikke har kunnet tænke sig at drage til Kongeriget — hvad saa mange slesvig-holstenske Mejerimænd gjorde paa den Tid for at faa Mejeriforpagtninger der —, købte han sammen med Broderen, Carl Albrecht Qvades Stedsøn, August Philip Vollertzen, og en Claus Clausen Hovedparcellen fra Kronsgaard »Dystnishye« paa 130 Haidsheffel og  $5\frac{1}{4}$  Schipp (udgør vistnok i dansk Maal ca. 58 Tdr. Land), hvormed der fulgte et Teglværk (— Obligation blev udstedt til Baron v. Geltingen 3. Maj 1792).

Af denne Hovedparcel fik Quaade som sin Part Hoved- eller Stamstykket paa 67 Haidsheffel, 4 Schipp og 22 Ruten (hvilket i dansk Maal vistnok udgør 30 Tdr. 3 Skp.  $2^{59}/_{160}$  Fdk.), men maatte samtidig indestaa for sine Medkøberes Forpligtelse overfor Baronen.

Ved denne Handel ses Quaade at have laant 1400 Rigsdaler af sin Svigermoder. Den 9. Juni 1793 blev Quaades Areal forøget med 13 Haidsheffel, 4 Schipp og 12 Ruten (i dansk Maal vistnok 6 Tdr. 1 Skp. og  $\frac{4}{5}$  Fdk.). Men allerede 25. September 1801 solgte Quaade igen sin Part til en Gæstgiver Peter Tüxen i Gelting. Af Købekontrakten, der blev oprettet 22. Juni 1802, ses det, at Købesummen beløb sig til 2933 Rigsdaler og 16 Skilling. I Handelen medfulgte 2 Kirkestole: 1 Mandskirkestol i den ny Del af Kirken og 1 Kvindestol i den gamle Del af Kirken, 1 Rytterhest, 5 Køer, 1 beslaaet Vogn, 1 Plov med Tilbehør, 2 Harver med Jerntænder, 3 Tønder Rug, som blev ud-saaet, og 7 Tønder Havre og Gødning. Quaade købte dog senere en mindre Ejendom (eine Käthe) i Pommerby i Gelting Sogn og ses i 1805 at have været Møller i Gelting. I Marts 1807 er han Indsiddet i Holzdorf i Sieseby Sogn i Schwanzen, men dra-

ger endnu samme Aar til Jylland. Her var han Mejeriforpagter sammen med den ældste Søn, Asmus Didrich Quaade, først paa Gl. Vraa i Aistrup Sogn i Vendsyssel, sidst paa Østeraagaard i Hals Sogn — til 1816. Han trak sig da tilbage fra Virksomhed; — og da de to ældste Sønner overtog Forpagtningen af Tiendegaards Mølle i Gudum Sogn den 1. Maj 1816, flyttede han og Hustruen med dertil.

Efter Quaades Svigerfader, Mejeriforpagter Asmus Kaysen paa Rundhof i Esgrus Sogn i Angel, var der en Del udestaaende Fordringer, som det blev overdraget den ældste Søn, Christian August Kaysen, at indkassere, efterhaanden som Debitorerne saa sig i Stand til at undvære de skyldige Beløb; men da C. A. Kaysen efter faa Aars Forløb drog til Jylland som Mejeriforpagter, bad han Svogeren Quaade overtage denne Post.

Gerhard Friedrich Quaade døde paa Tiendegaards Mølle i Gudum Sogn 30. November 1821.

Viet i Gelting (Hjemmevielse) 25. Oktober 1771 til Margrethe Sophie Kaysen, født paa Rundhof i Esgrus Sogn 22. November 1747 (Faderen, Asmus Kaysen, født ca. 1706, død paa Rundhof 22. December 1770, var mangeaarig Mejeriforpagter paa Rundhof — afløste vistnok Faderen i Stillingen og blev igen afløst af en Søn. Moderen, Margrethe Oelgaard Bibig (Kaysens 2den Hustru) var Datter af Gosch Bibig (vistnok Selvejer) i Kosel i Schwanzen og Broderdatter af Kaysens første Hustru; hun levede som Enke i Gelting — levede endnu i 1792), død i Gudum Sogn 6. December 1827.

Efter hendes Død var der Skifte i hendes og Mandens fælles Bø, og det ses, at der til Deling imellem Børnene blev 2145 Rigsbankdaler og 95 Skilling.

7 Børn ( $e_1 - e_7$ ).

### **Oversigt over Gerhard Friedrich Quaades Børn.**

$e_1$  *Claus Hinrich Quaade* (1772—), død som spædt Barn. Se Side 75.

$e_2$  *Asmus Didrich Quaade* (1774—1824), ugift. Se Side 75.

$e_3$  *Anna Margrethe Quaade* (1777—1847), gift med Barthold Larsen. Se Side 75.

e<sub>4</sub> *Peter Christian Quaade* (1780—1842), gift med A. E. Sørensen. Se Side 76.

e<sub>5</sub> *Christine Marie Quaade* (1784—1872), gift med S. V. R. Borgen. Se Side 77.

e<sub>6</sub> *Hinrich Bahne Quaade* (1787—1860), gift med C. Clausdatter. Se Side 78.

e<sub>7</sub> *Hans Christian Quaade* (1790—1849), gift 1 G. m. K. S. Petersen; gift 2. G. m. D. Hansdatter. Se Side 81.

e<sub>1</sub> *Claus Hinrich Quaade*, født paa Kronsgaard i Gelting Sogn 3. November 1772, død sammesteds 27. November s. A.; begravet i Gelting 30. November s. A.

e<sub>2</sub> *Asmus Didrich Quaade*, født paa Kronsgaard i Gelting Sogn 6. Juli 1774, var hjemme hos Faderen i Gelting 1803. 1807 fulgte han med Forældrene til Jylland og var dér Mejeriforpagter sammen med Faderen, først paa Gl. Vraa i Aistrup Sogn og senere — indtil 1816 — paa Østeraa i Hals Sogn. Forpagtede ved offentlig Auktion 20. Oktober 1815 (Overtagelse af Forpagtningen 1. Maj 1816) sammen med Broderen Peter Christian Quaade, Tiendegaards Vejrmølle med underliggende Jorder m. v. til Brug og Afbenyttelse i 10 Aar for en aarlig Afgift i Korn at betales med Penge efter Kapitelstakst 32 Tønder Rug og 64 Tønder Byg.

Død paa Tiendegaards Mølle i Gudum Sogn 2. August 1824. Ugift.

Efter hans Død er der Skiftesamling, hvor det viser sig, at der blev et Beløb af 1541 Rigsdaler og 18 Skilling Sedler og Tegn til Deling mellem Arvingerne, hans Søsken.

e<sub>3</sub> *Anna Margrethe Quaade*, født paa Kronsgaard i Gelting Sogn 27. Marts 1777, kom til sin tilkommende Mand som Husbestyrerinde. Død i Todbjerg Sogn 28. Marts 1847.

Viet i Tvede 27. Januar 1814 til Barthold Larsen, født i Roskilde 8. April 1765 (Søn af Vognmand og Avlsbruger i Roskilde Lars Berthelsen og Hustru Mette Marie Jensen Calmar), Sognepræst til Sønderup-Suldrup fra 4. April 1800, residerende

Kapellan i Tikøb-Hornbæk-Hellebæk fra 18. Juni 1802, Sognepræst til Tvede-Linde fra 18. Oktober 1805, Sognepræst til Skjødstrup-Elsted fra 19. Juni 1822. Død i Skjødstrup 20. Januar 1835.

(Han viet 1ste Gang i Frue Kirke i København 18. Juni 1800 til Hedvig Lind, døbt i Trinitatis Kirke i København 3. November 1765 (Datter af Katuntrykkersvend Engelbreckt Gabrielsen Lind og Hustru Martha Kirstine Holm).)

1 Barn.

1. Gerhardine Larsine Mette Margrethe Larsen, født i Tvede 12. December 1814, død i Ødum 22. September 1838.

Viet i Ødum 1. December 1835 til Rasmus Laursen til Ebbestrupgaard i Ødum Sogn; — er ikke funden død i Ødum.

e<sub>4</sub> *Peter Christian Quaade*, født paa Kronsgaard i Gélting Sogn 20. Februar 1780, var i 1803 sammen med en Geert Kidde Forpagter af en Grynmølle i Wormshøft i Gelting Sogn. 1. Maj 1816 kom han fra Nibe Vejrmølle til Tiendegaards Vejrmølle i Gudum som Broderen Asmus Didrich Quaades Medforpagter. Ved Forpagtningens Ophør 1. Maj 1826, kom Quaade og Broderens Bo i Strid med Besidderen af Møllen, Grev Schimmelmänn til Grevskabet Lindenberg om Tilbagebetaling af 4000 Rigsbankdaler, som Brødrene Quaade havde deponeret hos Grev Schimmelmänn som Sikkerhed for Forpagtningens rigtige Erlæggelse, og Striden endte med, at Grev Schimmelmänn af Højesteret blev dømt til at tilbagebetale Quaade og Broderens Bo Summen. Derefter opholdt Quaade sig en lille Tid hos Søsteren og Svogeren, S. V. R. Borgen paa Aastrup Mølle ved Hjørring. 1. Maj 1828 overtog han — ifølge Auktionsskøde af 4. Oktober 1829 — Bratskov Mølle i Brovst Sogn. Møllen ejedes af Herredsfoged Hansen og blev købt for 2655 Rigsdaler Sedler. Af Hartkorn var der 7 Tdr. 4 Skp. Her virkede Peter Christian Quaade til sin Død. Ved Skiftet efter ham viste Repartition, at Boets Dividende blev 9140 Rigsbankdaler Sedler og Tegn, hvoraf Enken fik Halvdelen, medens den anden Halvdel, delt i to Broder- og to Søsterlodder, tilfaldt hans Søsken. Død paa Bratskov Mølle i Brovst Sogn 12. Januar 1842.

Viet i Brovst 4. December 1829 til Ane Elisabeth Sørensen, født ca. 1793, opholdt sig før sin Vielse i Brovst; rejste ef-

ter Mandens Død til Petersborg ved Aalborg i Nørre Tranders Sogn.

Ingen Børn.

e<sub>5</sub> *Christine Marie Quaade*, født paa Hesselberg i Gelting Sogn 27. September 1784, død i Hjørring 3. Maj 1872.

Viet i Hjørring (St. Hans Kirkebog) 21. Oktober 1814 til Svenning Vilhelm Rosenvinge Borgen, født i Tørring Præstegaard 28. September 1774 (Søn af Sognepræst til Tørring og Heldum i Ribe Stift og fra 1774 til Ny- og Gammelsohn paa Holmsland i samme Stift Marcus Clausen Borgen, født 1718, begravet 24. November 1790, og Hustru Gertrud Marie Gerhardsdatter Gerritz, født 1731, død i Rost Mølle ved Varde 1813). Fra ca. 1798 Godsfuldmægtig paa Hovedgaarden i Fuglsig i St. Olai Sogn ved Hjørring; — nævnes endnu i 1802 i samme Stilling. Blev senere — var det i hvert Fald 1814 — Godsforvalter paa Hovedgaarden Aastrup i St. Hans Sogn ved Hjørring; var samtidig Fæster af Aastrup Mølle, hvor han boede i disse Aar. Ophørte ca. 1818 med sin Virksomhed paa Aastrup Gods og flyttede til Hjørring. Blev 1822 Tiendekommissær i Horns, Vennebjerg og Børghlum Herreder. Boede ved sin Død i Hjørring. Død 17. Maj 1841 (rimeligvis begravet paa St. Hans Kirkegaard).

(Han viet 1ste Gang i Hjørring 21. Oktober 1808 til Anne Elisabeth Sophie Kynde, født Høegh, født 5. Juli 1774 (Datter af Proprietær Erik Jakobsen Høegh til Heiselt i Torslev Sogn), død i Aastrup Mølle i St. Hans Sogn ved Hjørring 1813.)

7 Børn.

1. Anne Elisabeth Sophie Borgen, født i Aastrup Mølle i St. Hans Sogn ved Hjørring 20. August 1815, var Modehandlerinde i Hjørring. Død i Hjørring 28. Juli 1907.

Ugift.

2. Sophie Margrethe Borgen, født paa Aastrup Mølle i St. Hans Sogn ved Hjørring 5. Oktober 1816, død i Frederiksborg Slotssogn 7. Juli 1895; begravet i Serritslev i Jylland 15. i s. M.

Viet i Hjørring 29. Juni 1838 til Andreas Hegelund Ifversen, født 30. November 1804 (Søn af Møller Peter Ifversen og Hustru Sophie Christine Henningsen i Hjørring), Skrædermester i Hjørring — senere i Serritslev ved Hjørring. Død som Partikulier i Serritslev 12. November 1884.

3. *Hermandine Christiane Borgen*, født i Hjørring 8. Marts 1819 — er ikke funden død i Silkeborg (— levede endnu 1. Januar 1877).

Viet i Hjørring 4. December 1852 til *Lars Peter Nielsen*, født 9. September 1822 (Søn af Brænderibestyrelser i Hjørring *Niels Larsen* og *Hustru Kirstine Petersen*); ved sin *Vielse Brænderibestyrelser* i Hjørring, senere *Forpagter af Silkeborg Mølle*. Er ikke funden død i Silkeborg, men levede endnu 1. Januar 1877.

4. *Marcine Frederikke Nicoline Borgen*, født i Hjørring 3. December 1821, død i Hjørring 8. November 1893; begravet paa *St. Hans Kirkegaard*.

Ugift.

5. *Jens Andreas Borgen*, født i Hjørring 22. Januar 1823, var *Købmand* i Hjørring. Død i Hjørring 24. Januar 1893.

Viet 1ste Gang 22. Maj 1852 til *Othilia Elmquist*, født 2. Maj 1826 (*Datter af Skomagermester Elmquist*), død i Hjørring 22. Juni 1854.

Viet 2den Gang 30. December 1856 til *Cathrine Søltøft Hald*, født 6. August 1826 (*Adoptivdatter af Stiftsprovst i Aalborg, Dr. theol. Peter Tetens Hald*, født 1802, død vistnok i *Keldby paa Møen* 31. Oktober 1864, og *Hustru Marie Regine Christine Hald*, født 1803, død i *Stege* 28. Juni 1868), levede endnu 1. Januar 1877.

6. *Vilhelmine Charlotte Antoinette Borgen*, født i Hjørring 16. November 1824, var som yngre *Lærerinde* i *Haandgerning ved Hjørring Kommuneskole*. Død i Hjørring 19. August 1899; begravet paa *St. Hans Kirkegaard*.

Ugift.

7. *Benedicte Borgen*, født 21. Marts 1826 (—ikke født i Hjørring — i hvert *Fald* ikke indført i *Kirkebogen*), død i Hjørring 20. April 1891.

Viet 22. April 1852 i Hjørring til *Poul Didrich Svendsen*, født i Hjørring 27. August 1822 (Søn af *Farver* i Hjørring *Peter Svendsen* og *Hustru Karen Vilhelmine Blicher*), var *Farver* i Hjørring. Død i *København* 12. December 1890.

e<sub>6</sub> *Hinrich Bahne Quade*, født paa *Nadelhøft* i *Gelting Sogn* 31. Juli 1787, lærte sandsynligvis *Mølleriet* hos *Faderen* i *Gelting*, var i hvert *Fald* hjemme endnu i 1803. Var i flere *Aar* — inden han begyndte selvstændig *Virksomhed* — *Møllersvend* hos *Møller Jørgen Iversen* i *Sønderborg*. Fra ca. 1816 til 1832 *Forpagter af Asserballe Mølle* (ejedes dengang af *Hertugen af Augustenborg*) paa *Als* og samtidig *Forpagter af Asserballe Præstegaard*. Købte ved *Auktion* 1832 (*Overtagelse* 3. December s. A.) *Dybbøl Mølle*.

Iblandt *Tryksager* stammende fra en *Haandværker-* og *In-*



dustriudstilling i Sønderborg findes følgende Passus fra denne Auktion. Ved Auktionsherrernes Forlangende efter Sikkerhed paa Quaades højeste Bud, bad den sindige og stoute Angelbo nogle Karle hente en stor Kiste, som han havde med sig paa sin Vogn. Da Kisten blev stillet foran ham, aabnede han det svære Laag og sagde: »Her, mine Herrer, har De min Sikkerhed!« Kisten var fyldt med klingende Sølvpenge! Quaade betalte kontant ialt 2150 Rigsdaler. Og de 2150 Rigsdaler udgjorde netop hele Købesummen. Den samme Kiste, som Quaade benyttede ved denne Lejlighed, opbevares som Minde paa Dybbøl Mølle hos Efterkommerne.

I Treaarskrigen blev Møllen som bekendt skudt ned, og saa vidt vides blev der ikke givet Quaade nogen Erstatning for dette Tab. Alligevel kunde han (— Testamente oprettet Dagen før hans Død) overdrage Møllen til hans eneste dalevende Barn, Margrethe Sophie Quaade (gift med Jørgen Hansen), fri for Trediemands Paa- og Tiltale og fri for hemmelig og offentlig Gæld. — Det var meget imod hans Villie, at Datteren giftede sig med Jørgen Hansen, der var Møllersvend paa Møllen. Quaade var tysksindet og Jørgen Hansen (den fra Krigen kendte Dybbøl Møller) var som bekendt meget dansksindet; og Pastor Bülow — en Søn af Generalen — har fortalt, at han, da Quaade blev døds syg, ønskede, at Quaade forsonede sig med Svigersonnen, inden han berettede ham; — dette gjorde han ogsaa, men først i sidste Øjeblik. Død paa Dybbøl Mølle i Dybbøl Sogn 20. Januar 1860.

Viet i Asserballe Kirke 15. Marts 1817 til Cathrine Claudatter, døbt i Kettinge 15. Oktober 1780 (Datter af Parcellist i Kettingekov Claus Nielsen og Hustru Cathrine, født ca. 1745, død i Kettingekov i Kettinge Sogn 28. December 1814), var sin Mands Husbestyrerinde inden Brylluppet. Død paa Dybbøl Mølle i Dybbøl Sogn 26. Marts 1866.

4 Børn (f<sub>1</sub> — f<sub>4</sub>).

f<sub>1</sub> *Margrethe Sophie Quaade*, født 25. Juni 1816 (— hun skal være født i Asserballe, men Kirkebogen har intet derom), konfirmeret i Asserballe Kirke 29. April 1832, død paa Dybbøl Mølle i Dybbøl Sogn 24. August 1900; begravet i Dybbøl.

Viet i Dybbøl 1. Januar 1837 til Jørgen Hansen, født i Gron-

mark paa Kajnæs 22. Februar 1814 (Søn af Parcellist i Gronmark Christian Hansen, født ca. 1785, død i Gronmark 23. Marts 1847, og Hustru Heilche Maria Jørgensdatter, født ca. 1780, død i Gronmark 26. Januar 1849), boede de første Aar af sit Ægteskab i Kettinge — var Møller paa Blæsenborg Mølle, men kom, da Svigerfaderen blev ældre og svagelig, til Dybbøl Mølle som Medhjælper. Overtog Dybbøl Mølle 12. Februar 1860 efter Svigerfaderen. Er bleven bekendt ved Krigen 1864 — fik for sin djærve Danskhed skænket et smukt Sølvdrikkehorn med Vers af Carl Ploug — opbevares paa Møllen. Fik som bekendt Møllen skudt ned i 1864, men fik kun 2 Femtedele af Skaden godtgjort. Død paa Dybbøl Mølle i Dybbøl Sogn 19. Februar 1897.; begravet i Dybbøl.

8 Børn.

1. Henrik Hansen, født paa Dybbøl Mølle 27. Februar 1837, var Høker og Bager i Egersund i Broager Sogn. Død i Egersund 17. December 1893.

Gift med Marie Emilie Jensen, født 1824, død i Egersund 12. Juni 1901.

2. Helena Maria Hansen, født i Blæsenborg i Kettinge Sogn 14. April 1839, død sammesteds 28. September 1840 — blev af Møllens Vinger ihjelslagen.

3. Christian Hansen, født i Blæsenborg i Kettinge Sogn 9. August 1841, død sammesteds 5. Maj 1850.

4. Jørgen Hansen, født i Kettinge Sogn 1. Februar 1844, var Ur-mager i Broager. Død i Broager 11. August 1876.

Gift med Cecilie Margaretha Clausen, født i Broager Sogn 17. Februar 1840, død i Broager 1. August 1917.

5. Gerhard Hansen, født i Kettinge Sogn 17. Maj 1847, overtog i 1873 Dybbøl Mølle, men overtog den meget dyrt, saa han i 1895 maatte afstaa den til et Konsortium for saa at overtage den i Forpagtning. Død paa Dybbøl Mølle 15. Juni 1902.

Gift med Cathrine Margrethe Petersen, født i Dynet i Broager Sogn 8. Maj 1846, lever paa Dybbøl Mølle sammen med sin Datter, der er ugift.

6. Christian Hansen, født i Kettinge Sogn 23. Maj 1850; var Sømand; druknede undervejs til Amerika 1867.

7. Peter Hansen, født paa Dybbøl Mølle i Dybbøl Sogn 19. December 1854, var Møller i Menomene i Michigan i Nordamerikas forenede Stater; død dér 13. April 1887.

Gift med Anna Bylling, født i Broballe i Oxbøl Sogn paa Als 25. December 1858.

8. Hans Hansen, født paa Dybbøl Mølle 12. November 1857, død sammesteds 3. Januar 1860.

f<sub>2</sub> *Cathrine Marie Quaade*, født i Asserballe 22. November 1818, død paa Dybbøl Mark i Dybbøl Sogn 17. Septbr. 1846.

Viet i Dybbøl 19. Juni 1846 til Peter Jensen, født samme steds 28. Juni 1808 (Søn af Gaardmand i Dybbøl Jørgen Jensen, født 1781, død i Dybbøl 29. April 1847, og Hustru Anna Dorothea Peters), Boelsmand paa Dybbøl Mark. Død dér 16. Juli 1881.

(Han gift 2den Gang i Dybbøl 29. November 1849 med Anna Dorothea Jensen, som overlevede Manden.)

Ingen Børn.

f<sub>3</sub> *Anna Margaretha Quaade*, født i Asserballe 29. Januar 1822, død paa Dybbøl Mølle 19. September 1833; begravet i Dybbøl 23. September s. A.

f<sub>4</sub> *Gerhard Bahne Quaade*, født i Asserballe 27. Maj 1826, var Møllersvend hos Faderen paa Dybbøl Mølle, men under Urolighederne under Trearskrigen, opholdt han sig hos sin ældste Søster, Margrethe Sophie, som da sammen med sin Mand boede i Kettinge paa Als. Død i Kettinge 8. Maj 1848; begravet dér 14. Maj s. A.

Ugift.

e<sub>7</sub> *Hans Christian Quaade*, født paa Ruhkrug under Godset Buckhagen i Kappel Sogn 19. Marts 1790, blev konfirmeret i Sieseby Kirke i Schwanzen 22. Marts 1807. Er sandsynligvis fulgt med Forældrene, da de i 1807 drog til Jylland.

I Sommeren 1820 var han Møllersvend i Kastrup Mølle i Veggerby Sogn i Jylland, og i December 1821 var han paa Aarupgaard Mølle i Kvorning Sogn. 1824 paa Vindblæs Mølle i Nærheden af Mariager. Kom samme Aar til Løgsted Mølle ved Løgstør, men var ogsaa kun kort her. Kom endnu samme Aar — inden 29. Oktober — til Vormstrup Mølle. Fra ca. 1825 til ca. 1832 var han Forpagter af Gudumlunds Vandmølle. Derefter til sin Død Fæster af Hammelse Mølle i Tise Sogn. Død i Tise Sogn 10. Maj 1849.

Viet 1. Gang i Veggerby 15. Juli 1820 til Kirstine Sophie Petersen, født 1786, død i Tise 3. Februar 1833 (omkom under Snefog). Ifølge Testamente imellem Ægtefællerne skulde den

længstlevende uden nogen Afkortning arve hele Boet, da de ikke i deres Ægteskab havde været velsignet med Børn eller havde Livsarvinger.

Viet 2. Gang i Tise 15. November 1833 til sin Husbestyrerinde Dorthea Hansdatter, født i Gudum 12. August 1800 (Datter af daværende Kusk paa Gudumlund, senere Arvefæster samme Sted Hans Jakobsen og Hustru Mette Jensdatter, født 1764, død paa Gudumlund i Gudum Sogn 4. Maj 1845), død i Tise 9. Juli 1853, begravet sammesteds 15. Juli s. A.

Ifølge Testamente imellem Ægtefællerne af 27. Januar 1834 er der ligeledes ved dette Ægteskab bestemt, at Ægtefællerne uden Afkortning skulde arve hinanden.

Af 2. Ægteskab 1 Barn (g<sub>1</sub>).

g<sub>1</sub> *Margrethe Sophie Quaade*, født i Tise Sogn 27. Maj 1834, død sammesteds 29. September 1835.

A<sub>3</sub> *Ida Lucia Quaade*, født i Sandbech i Kappel Sogn i Angel 5. September 1745, var i 1766 i Kondition hos en Asmus Hansen i Sandbech, rimeligvis en af Gaardene der; død i København hos Datteren og Svigersønnen Urtekræmmer Qvade i Krystalgade, 23. Oktober 1831, begravet 28. Oktober s. A. (Vor Frue Kirkebog).

Gift (muligvis i Angel) ca. 1774 med Rasmus Smith, født (muligvis i Angel) ca. 1745. I 1778 Hollænder paa Hagedstedgaard i Hagedsted Sogn paa Sjælland. Fra ca. 1781 Konsumptionsbetjent (Betjent ved Accisevæsenet) i Roskilde.

Død i Roskilde som Overkonsumptionsbetjent 5. Juni 1809, begravet paa Graabrødre Kirkegaard i Roskilde 9. Juni s. A.

5 Børn.

1. *Maria Dorothea Smith*, født ca. 1775, død i Roskilde, begravet paa Graabrødre Kirkegaard 9. Januar 1784.

2. *Augusta Lucia Smith*, født paa Hagedstedgaard, døbt i Hagedsted Kirke 24. August 1778, død i København 13. Juli 1847 (Trinitatis Kirkebog).

Viet i Hjemmet (Hellig Gejst Kirkebog) 7. November 1806 til Jochum Friedrich Qvade (se Side 41), døbt i Smidstrup 1. November 1774, Urtekræmmer i København. Død i København 6. November 1844.

3. Anne Smith, født ca. 1780, muligvis død i København.

Gift med Niels Hansen, boende i Gaden Aabenraa Nr. 226 (gl. Nr.),  
2. Bagsal, i København.

4. Carl Friedrich Smith, født i Roskilde 22. Oktober 1782, begravet paa Graabrødre Kirkegaard i Roskilde 30. Januar 1784.

5. Otto Carl Smith, født i Roskilde 9. Juli 1786, begravet samme-  
steds 5. August 1788.

A<sub>4</sub> August Didrich Quaade, født i Sandbech i Kappel Sogn i Angel 17. Juni 1748, blev konfirmeret i Kappel Kirke ved Paasketid 1764. Ved Faderens Død i 1770 blev han dennes Afløser som Pensionær (Mejeriforpagter) paa Mejerigaarden Pommerby i Gelting Sogn. Udstykningen af Godset Düttebøl, hvortil Pommerby hørte, begyndte imidlertid 1785, og dette var vistnok Grunden til, at Quaade forlod Pommerby i sidste Halvdel af Aaret 1784.

I September 1784 er han saaledes Broderen, Gerhard Friedrich Quaades Medforpagter paa Mejerigaarden Hesselberg i samme Sogn. Paa Hesselberg synes Brødrene Quaade imidlertid ikke at være blevet ret længe. I August 1787 ses Gerhard Friedrich Quaade — som tidligere nævnt — at være Mejeriforpagter paa Nadelhøft, og allerede 11. November 1786 finder vi August Didrich Quaade boende paa Düttebøl.

Naar Brødrene Quaade saa hurtigt forlod Hesselberg, kan det muligen sættes i Forbindelse med nogle Forpagtningsstridigheder angaaende Hesselberg imellem Besidderen, Regimentskvartermester Godsejer Saxesen, og Brødrene Quaade — som dog endte med Forlig af 16. Maj 1791.

Hvorledes disse Stridigheder er opstaaet, skal ikke kunde siges; men maaske har den kommende Udstykning af Hesselberg (1790) været Aarsagen.

Vistnok fra Düttebøl kom Quaade i 1787 eller 88 til Dolrott i Rabenkirche (Nabosogn til Kappel). Her paa Dolrott hos Kammerherre, Landraad W. Wedderkop var han Forvalter; men da Godset allerede begyndte sin Udparcellering i 1789, købte Quaade i 1793 (Købekontrakt oprettet 7. Maj s. A.) af en Johan Hardwig Schalburg den 3die Geltinger Parcel i Gelting Sogn med Bygninger for 900 Rigsdaler — ved Købet var Kammerherre Wedderkop Quaade behjælpelig med Laan. Par-

cellen, der kun var paa 14 Haidseffel og 4 Schipp (i dansk Maal ca.  $6\frac{1}{2}$  Td. Land), har aabenbart ikke været Quaade nok at virke med; thi han begyndte nu at drive Handel — opkøbte Parcellisterne deres Smør og Flæsk — og viderefhandlede det. 1808 solgte Quaade til en Jens Aagesen 11 Haidseffel og 2 Ruten (i dansk Maal ca. 5 Tdr. Land) fra sin Parcel for en Pris af 1221 Rigsdaler. Resten af Jorden beholdt han — og efter ham Enken.

Til Godset Geltings nuværende Kroparcel hører en indhegnet Mark (Koppel), som den Dag i Dag bærer Navnet Quaadekoppel.

Død i Gelting 24. Juli 1811; begravet der 29. Juli s. A.

Viet i Gelting 21. Juni 1771 til Magdalene Margaretha Mortorst, født 1745, konfirmeret i Gelting 1759 (Datter af Møller og Gæstgiver i Gelting Johan Morthorst, født ca. 1690 (stammede fra Egnen omkring Kiel), død i Gelting 12. December 1768, og Hustru Catharina Margaretha Truelsen, født ca. 1713, død i Gelting 1. September 1794).

Efter at være bleven Enke fik hun sin væsentlige Forsørgelse af sin ældste Søn, Grosserer Johan Didrich Quaade i København. Paa sin lille Ejendom i Gelting boede hun sammen med sin Pige og døde dér 5. September 1830 og blev begravet 11. September s. A. Efter hendes Død solgte Børnene i København Hjemmet ved Kontrakter af 8. Maj 1836 og 14. November s. A. til Jens Aagesens Søn, Købmand Christian Friedrich Aagesen i Gelting.

8 Børn (h<sub>1</sub> — h<sub>8</sub>).

### **Oversigt over August Didrich Quaades Børn.**

h<sub>1</sub> *Anna Margaretha Quaade* (1772—1784). Se Side 85.

h<sub>2</sub> *Claus Hinrich Quaade* (1774—1777). Se Side 85.

h<sub>3</sub> *Johan Didrich Quaade* (1776—1855), ugift. Se Side 85.

h<sub>4</sub> *Peter Friedrich Quaade* (1779—1850), g. m. Christiane Gustave de Tuxen. Se Side 86.

h<sub>5</sub> *Gerhard Anton Quaade* (1781—1784). Se Side 90.

h<sub>6</sub> *Albrecht Christian Hinrich Quaade* (1784—1838), g. m. M. H. M. Hanstedt. Se Side 96.

h<sub>7</sub> *Carl August Quaade* (1786—1861), ugift. Se Side 112.

h<sub>8</sub> *Margrehte Charlotte Quaade* (1789—1873), ugift. Se Side 113.

h<sub>1</sub> *Anna Margaretha Quaade*, født paa Pommerby i Gelting Sogn 9. Maj 1772, død paa Hesselberg i samme Sogn 3. September 1784; begravet i Gelting 7. September s. A.

h<sub>2</sub> *Claus Hinrich Quaade*, født paa Pommerby i Gelting Sogn 8. Maj 1774, død sammesteds 22. Maj 1777; begravet i Gelting 27. Maj s. A.



Grosserer Johan Didrich Quaade.

h<sub>3</sub> *Johan Didrich Quaade*, født paa Pommerby i Gelting Sogn 2. December 1776, var som ungt Menneske Kontorist i København (stod 1811 Fadder hos Fætteren, Urtekræmmer Qvade i København). Den 28. April 1813 løste han Grossererborger­skab i København og aabnede en Speditions- og en gros Forretning. Købte ved Auktion 28. Maj 1814 (Skøde tinglæst 9. Jan.

1815) Ejendommen, Nyhavn 28 (nyt Nr. 55) for en Sum af 6136 Rigsbankdaler Sølvværdi. Denne Ejendom blev i Familiens Hænder i mange Aar og tjente baade som Forretningshus og Privatbolig. I sine yngre Aar stod han ved det borgerlige Infanteri. Var en Aarrække Forørgelsesforstander. Quaade, der forblev ugift, blev i Familien kaldet »Bedsteonkel« — efter Sigende fordi han var saa god.

Død i sin ovennævnte Ejendom i København 23. Decbr. 1855 (St. Petri Kirkebog); begravet paa Assistens Kirkegaard 30. December s. A.

Ifølge Testamente af 31. August 1855 efterlod han alt, hvad han ejede, til Deling imellem den ugifte Broder og Søsteren.

Ugift.

h<sub>4</sub> *Peter Friedrich Quaade*, født paa Pommerby i Gelting Sogn i Angel 16. Januar 1779; kom — formodentlig paa det Tidspunkt, da Faderen (1788—90) var Forvalter paa Dolrott — til Kammerherre W. Wedderkop til Dolrott i Rabenkirche Sogn, hvor han blev opdraget, undervist og konfirmeret (1796). I 1795 eller 96 tog han matematisk-naturvidenskabelig Studentereksamen ved Universitetet i Kiel. Begyndte sidstnævnte Aar som Volontør ved Feltjægerkorpset i Norge. Blev 16. Marts 1798 Fændrik af Infanteriet og 15. April 1801 Sekondløjtnant ved det søndenfjeldske Infanteriregiment.

20. April 1804 udnævntes han til virkelig Sekondløjtnant ved Ingeniørkorpset i København og forfremmedes Aaret efter — 19. April 1805 — til Premierløjtnant.

Ansattes nu som Ingeniør ved Nyborg og Korsør Fæstninger, i hvilken Stilling han 23. Juni 1808 udnævntes til virkelig Kaptajn.

19. Juni 1810 blev han forflyttet til Kronborg som Ingeniør ved Fæstningen, i hvilken Stilling han var til 23. April 1830. 3. Februar 1827 fik han Karakter af Major. 1. September 1829 blev han virkelig Major. Samme Aar — 12. Juni — indtraadte han i Kommissionen angaaende Frederikshavns Havns Udvidelse og udarbejdede i Forening med Kaptajnløjtnant Leth en Plan til et udvidet Havneanlæg dersteds. Denne blev 23. Februar 1830 approberet af Kong Frederik den 6te, som samtidig udnævnte Quaade til at føre Overopsynet med Arbejdets Udførelse. 30. April 1830 forflyttedes han til København som



Ingeniør ved Citadellet Frederikshavn og blev tillige Ingeniør ved Københavns Fæstning i Tiden 25. April 1831 til 18. Juli samme Aar; og efter 17. Juli 1833 at have erholdt Oberstløjtnants Karakter uden Anciennitet, blev han 1. Januar 1834 dirigerende Stabsofficer for Fæstningstjenesten i København og Citadellet Frederikshavn. 1. December 1834 blev han højstkommanderende for Københavns Brandkorps i Ildebrandstilfælde. Han var Medlem af den, den 10. December 1835 nedsatte Kommission angaaende Anlægget af en Jernvej til Lettelse af Kommunikationen imellem Nord- og Østersøen og i Tiden 28. December 1835 til 25. Juni 1841 Undervisningsdirektør ved den kongelige militære Højskole. 1. Januar 1836 blev han virkelig Oberstløjtnant uden Anciennitet og 18. Oktober 1837 Oberstløjtnant med Anciennitet



Generalmajor Peter Friedrich Quade.

Den 7. Januar 1838 Medlem af Defensionskommissionen og 15. Februar 1840 Medlem af Kommissionen angaaende Brolægningen af Kongens Nytorv.



Generalmajor Peter Friedrich Quaades Vaaben.

25. Juni 1841 udnævntes Quaade til Oberst og Chef for Ingeniørkorpset, og samme Aar, 15. Juli, blev han Medlem af Kommissionen angaaende Vandvæsenet.



Generalinde C. G. Quaade, født de Tuxen.

25. April 1843 Medlem af Kommissionen til at udkaste Regulative for samtlige Fæstninger, Skanser og Batteriers Armering m. v. Efter Hærororganisationen af 1842 udnævntes han 1. Juli samme Aar til Generalmajor.

Den 25. Maj 1826 blev han Ridder, den 1. August 1829 Dbm., 1836 Kommandør.

Ved hans 50 Aars Officersjubilæum forærede Ingeniørkorpsets Officerer ham et malet Portræt af ham selv.

Død i København 1. Marts 1850; begravet paa Garnisonskirkegaard 6. Marts s. A.

Efter kongelig Bevilling viet i Hjemmet i Helsingør (St. Mariæ Kirkebog) 25. December 1812 til Christiane Gustava de Tuxen, født i Helsingør 29. September 1792 (Datter af Admiralitetskommissær og 1ste Inspektør ved Øresunds Toldkammer Louis de Tuxen, født 1748, død i Helsingør (St. Olai Kirkebog) 21. Januar 1828, og Hustru Charlotte Elisabeth Klingfeldt, født 1755, død i Helsingør (St. Mariæ Kirkebog) 17. August 1819), død i København 28. Maj 1866; begravet paa Garnisonskirkegaard 4. Juni s. A.

5 Børn ( $i_1$  —  $i_5$ ).

### **Oversigt over Peter Friedrich Quaades Børn.**

$i_1$  *George Joachim Grootschilling Quaade* (1813—89), g. 1. G. m. Baronesse C. A. Selby, g. 2. G. m. Baronesse C. Selby. Se Side 89.

$i_2$  *Cordelia Augusta Louise Magdalene Charlotte Quaade* (1815—1900), ugift. Se Side 94.

$i_3$  *Louise Gustave Adelheid Quaade* (1817—1893), g. m. R. U. Cederschjöld. Se Side 94.

$i_4$  *Augusta Carolina Adolphine Quaade* (1820—66), ugift. Se Side 45.

$i_5$  *Louis Magnus Johan Christian Carl Quaade* (1825—1906), ugift. Se Side 95.

$i_1$  *George Joachim Grootschilling Quaade*, født i Helsingør 30. August 1813, tog Studentereksamen (privat dimitteret) 1831, kastede sig over Juraen og tog Embedseksamen 1836. Fik derefter Ansættelse i Overrettens Justitskontor, men kom snart

efter over i Departementet for udenrigske Sager, hvor han i 1838 blev Kancellist. 1840 udnævntes han til Hofjunker og allerede 1842 til Kammerjunker. Den 15. December 1847 sendtes Quaade som interimistisk Legationssekretær til Berlin, men da Trearskrigen brød ud, maatte han forlade denne Post og vende tilbage til Udenrigsministeriet, hvor han 18. August 1848 blev udnævnt til Ekspeditionssekretær. 1852 blev han Kammerherre og 1856 Chef for 2det politiske Departement. 31. Marts 1860 udnævntes han til Ministerpresident og kort efter til befuldmægtiget Minister i Haag og Brüssel, men blev allerede 19. Oktober samme Aar Gesandt i Berlin. Da Krigen 1864 kom, traadte han ind i det Monradske Ministerium som Udenrigsminister og deltog i April samme Aar i Londonerkonferencen.



Geheimkonferensraad George Joachim Grootshilling Quaade og 1ste Hustru.

Da Ministeriet Bluhme afløste det Monradske Ministerium 11. Juli 1864, blev Quaade Minister uden Portefeuille, men sendtes kort Tid derefter til Wien for at deltage i Fredskonferen-

cen, og efter Fredslutningen overtog han igen Gesandtposten i Berlin. I denne Stilling virkede Quaae til 7. Maj 1884, da han tog sin Afsked. Han flyttede nu til København, hvor han tilbragte sine sidste Aar.

Efter at have været R. af Dbg., blev han i 1850 Dbm. I 1867 fik han Storkorset, og ved sin Afsked udnævntes han til Gehejmekonferensraad.

I Aarenes Løb havde Quaae ogsaa faaet mange udenlandske Ordre.

I Dansk biografisk Leksikon — udgivet af C. F. Bricka — staar der at læse om Quaae: Han var flittig, nøjagtig, taktfuld og diskret og havde en betydelig Evne til at redigere — med fin Sans for de sproglige Nuancer og med Undgaaelse af al smagløs Fraseologi; og selv om han ikke kunde nære samme politiske Anskuelse, som enhver af de skiftende Ministre (— han var selv nærmest Helstatsmand), klarede disse hans besindige Egenskaber dog Skærene, saa han gennem de mange Aar vedblivende kunde blive paa sin Post. Hos sin Konge stod Quaae hele Tiden godt; og trods det, at Krigen 1864 udbrød i den Periode, han var Gesandt i Tyskland, blev Befolkningen alligevel snart klar over, at Quaae havde været paa sin Post — og gjort, hvad der kunde gøres for at afværge Krigen. Han døde i København 7. April 1889 og blev begravet paa Garnisonskirkegaard 12. April s. A.

Viet 1ste Gang i Garnisonskirken i København 14. November 1851 til Baronesse Caroline Amalie Selby, født i Brüssel 18. Oktober 1824 (Datter af Gesandt i Brüssel og Herre til Ourupgaard og Kringelborg paa Falster, Baron Charles Borre Selby, født 1778, død paa Bonne Esperance ved København 30. Juli 1849, og Hustru Christiane Louise Georgine Falbe, født 1786, død i København 11. November 1843), død i Berlin 5. Oktober 1862; begravet paa Garnisonskirkegaard i København.

Viet 2den Gang i Pastor Blædels Hjem (Sognepræst ved Garnisonskirken i København) 16. Oktober 1863 til Baronesse Caroline Selby (Tvillingsøster til 1ste Hustru), født i Brüssel 18. Oktober 1824, død i København 13. Juni 1906; begravet paa Garnisonskirkegaard 19. Juni s. A.

Af 1ste Ægteskab 3 Børn ( $j_1$  —  $j_3$ ).

j<sub>1</sub> *Christian Fritz Charles Peter Quaade*, født i København 25. December 1852, tog Studentereksamen og valgte den juridiske Vej. Tog Embedseksamen 1879.

Samme Aar blev han Volontør i Udenrigsministeriet og ansattes i 1883 som Assistent. 1889 blev han Fuldmægtig og Expeditionsssekretær i samme Ministerium — for endelig i 1899 at udnævnes til Departementssekretær. Var en Tid Legationssekretær i London. Tog 1908 sin Afsked. Quaade blev i 1880 Kammerjunker og i 1908 (da han tog sin Afsked) Kammerherre.

I 1890 R. af Dbg. — og blev i Aarenes Løb dekoreret med en lang Række udenlandske Ordener.

Han døde i København 2. Juli 1913 og blev begravet paa Garnisonskirkegaard 8. Juli s. A.

Berlingske Tidende skrev Torsdag Morgen den 3. Juli 1913: Kammerherre Christian Quaade, den tidligere Departementschef i Udenrigsministeriet, er igaar afgaaet ved Døden efter et længere Sygeleje. Kammerherre Christian Quaade var født i 1852 som Søn af Gehejmekonferensraad G. J. Quaade og Hustru, født Baronesse Selby.

Lige efter at have taget juridisk Embedseksamen, fik Quaade Ansættelse i Udenrigsministeriet, til hvilket hele hans Livsarbejde var helliget. Med Undtagelse af en kort Periode i London som Legationssekretær, gjorde Kammerherre Quaade til Stadighed Tjeneste i selve Ministeriet, i hvis Maskineri og Tradition han med sjælden Dygtighed forstod at indleve sig. Den afdøde var en overordentlig pligttro Embedsmand, hvis Evner i mangfoldige Retninger kom hele den udenrigsministerielle Stab til Gode. Hans store Sprogkundskab, hans glimrende Hukommelse og den dermed forbundne meget betydelige historiske Viden var beundret af alle.

Hvad der i ganske særlig Grad karakteriserede Kammerherre Quaade, var hans gode Humør, der end ikke slog Klik, efter at en Nervesygdom havde gjort ham til legemlig Invalid. Med særlig Forkærlighed tog han sig af de unge nye Embedsmænd, der traadte i Ministeriets Tjeneste, og viste dem til Rette med en aldrig svigtende Kærlighed til Gerningen. Mange taknemmelige Elever og Venner vil stemmes vemodigt ved Efterretningen om hans Død.

Den Afdøde var dekoreret med Dannebrogssordenes Ridderkors og en Række udenlandske Ordener.

Viet i København 25. Oktober 1890 til Regine Laura Maja Ernesta Holm, født paa Høfdingsgaard ved Præstø 27. August 1858 (Datter af Kontreadmiral Hans Lauritz Magdalous Holm og Hustru Maren Elisabeth Bjørn), død i København 2. Januar 1926; begravet paa Garnisonskirkegaard 8. Januar s. A.

1 Barn ( $k_1$ ).

$k_1$  *Poul Quaade*, født i København 20. August 1891, tog 1909 Studentereksamen fra E. Bay og Th. Moltkes Latin- og Realskole og Januar 1918 juridisk Embedseksamen.

Blev 1. Februar samme Aar Volontør i Finansministeriets 1ste Revisionsdepartement for 1. November s. A. at faa fast Ansættelse samme Sted som Sekretær.

Viet i Frederiksberg Kirke 10. Maj 1924 til Karen Estrid Hilarius-Kalkau, født i København 1. Marts 1894 (Datter af Oberstløjtnant i Infanteriet Harald Axel Hilarius-Kalkau, født 1852, død i København 13. Januar 1924, og Hustru Vilhelmine Magdalene Verdier, født 1856, død i København 26. April 1917).

1 Barn ( $l_1$ ).

$l_1$  *Claus Henrik Quaade* (opkaldt efter Tip-tip-tip-Oldefaderen), født paa Frederiksberg 11. Juli 1925, døbt i Frederiksberg Kirke 30. August s. A.

$j_2$  *Louise Ella Augusta Fanny Caroline Quaade*, født i København 10. Marts 1856.

Viet i Voldum Kirke 6. November 1880 til Baron Adam Christopher Berner-Schilden-Holsten til Baroniet Holstenshus og Fideikommisgodset Clausholm (det von Schildenjydske Fideikommiss) samt til Bavnehøjgaard, født paa Langensø paa Fyen 18. Juni 1855 (Søn af Kammerherre, Ritmester, Baron Gustav Alexander Berner-Schilden-Holsten, født 5. August 1823, død 20. Juni 1889, og Baronesse Sophie Magdalene Holsten til Baroniet Holstenshus og Fideikommisgodset Clausholm, født 20. Juli 1830, død 8. April 1906), Kammerherre, Hofjægermester,

R. af Dbg., Formand i Repræsentantskabet for Belønnings- og Forsørgelsesforeningen for Tyender paa Fyen og i den danske Turistforenings fynske Afdeling.

Død 25. Maj 1927.

3 Børn.

1. Baron Hans Heinrich Adam Berner-Scilden-Holsten, født paa Holstenshus i Dirnise Sogn 18. Juli 1881, er Cand. phil., Hofjægermester, og var i Faderens Levetid Bestyrer af Langensø, — er Formand for Vigerslev Sogneraad og Medforfatter af Værket »Danske Herregaarde«.

Viet 3. December 1904 til Comtesse Minna Sophie Louise Knuth, født paa Østergaard i Mern Sogn 26. Juni 1882 (Datter af Grev Christopher Adam Vilhelm Knuth til Fideikommisgodset Lilliendahl og Hustru Baronesse Ille Ottilte Vilhelmine Lerche).

2. Baron Jørgen Alexander Adam Berner-Schilden-Holsten, født paa Holstenshus i Dirnise Sogn 30. August 1886, er Cand. jur., Kontorchef i Indenrigsministeriet, R. af Dbg.

Ugift.

3. Ebbe Helmuth Adam Berner, født paa Holstenshus i Dirnise Sogn 18. September 1894, er Kunstmaler i København.

Viet i St. Knuds Kirke i Odense 15. November 1917 til Ketty Doris Wätzold Christophersen, født i Odense 15. November 1896.

Ægteskabet opløst i August 1926.

j<sub>3</sub> *Elisabeth Margrethe Quaade*, født i Berlin i Gesandtskabshotellet i Victoriastrasse 15, 5. Oktober 1862; boede i Bredgade i København — var indskrevet i Vemmetofte Frøen-kloster.

Død i København 11. Januar 1926; begravet paa Garnisonskirkegaard i København 15. Januar s. A.

Ugift.

i<sub>2</sub> *Cordelia Augusta Louise Magdalene Charlotte Quaade*, født i Helsingør 3. August 1815, død hos Nevøen, Generaltolddirektør, Kammerherre Steffan Cederschiöld i Stockholm 15. Juli 1900; begravet paa Solna Kirkegaard udenfor Stockholm.

Ugift.

i<sub>3</sub> *Louise Gustave Adelheid Quaade*, født i Helsingør 26. Juni 1817, død i Stockholm 19. Oktober 1893; begravet paa Solna Kirkegaard udenfor Stockholm.



Viet i Garnisonskirken i København 7. September 1842 til Rudolf Uranius Cederschiöld, født i Malmø 11. Juli 1806 (Søn af Groshandlære i Malmø Steffan Henrik Cederschiöld, født 1775, død i Malmø 10. Marts 1809, og Hustru Anna Christina Catharina Efverman, død i Malmø i sit andet Ægteskab 1855), Kammerraad i det kongelige Kommerskollegium, i Sverrig, Kammerherre, Ridder af Nordstjerneordenen.

Død i Stockholm 24. August 1892; begravet paa Solna Kirkegaard.

4 Børn.

1. Gustafva Anna Julia Frederikke Gabriella Cederschiöld, født i Stockholm 23. September 1843, sysselsatte sig med Landskabsmaling og Tegning; død i Stockholm 19. April 1884.

Ugift.

2. Elisa Mathilda Cordelia Cederschiöld, født i Stockholm 22. April 1845, død sammesteds 9. Maj 1845.

3. Steffan Frederik Robert Pehr Cederschiöld, født i Stockholm (St. Jakobs församling) 28. Januar 1847, var ansat ved Toldvæsenet; fra 1898 til 1917 Generaltolddirektør og Chef for det svenske Toldvæsen — i Stockholm; Kammerherre, Kommandør af Nordstjerneordenens Storkors, Kommandør af Vasaordenens 2den Klasse og desforuden Indehaver af forskellige udenlandske Ordener, saaledes Kommandør af Dannebrogordenens 1ste Grad.

Viet i Stockholm 18. November 1873 til Sophie Montgomery Cederhjelm, født paa Segersø i Lannas församling, Ørebro Len, 13. Juli 1853 (Datter af Robert Montgomery Cederhjelm til Fideikommisgodset Segersø, Godsejer, Medlem af Rigsdagens 1ste Kammer, Kommandør af Nordstjerneordenens Storkors, Kommandør af Vasaordenens 1ste Klasse, og Hustru Cecilia Nordenfeldt).

4. George Louis Cederschiöld, født i Stockholm 10. Juli 1852, er Groshandlære i Stockholm.

Gift med Maria Catharine Lovisa Nordstrøm, født i Gøteborg 15. November 1855, død i Stockholm 20. November 1918.

i<sub>4</sub> *Augusta Caroline Adolphine Quaade*, født i Helsingør 13. Juli 1820, rejste i Sommeren 1866 (kort efter Moderens Død) til Rom. Her døde hun i Oktober 1866, og blev begravet i Rom.  
Ugift.

i<sub>5</sub> *Louis Magnus Johan Christian Carl Quaade*, født i Helsingør 7. Marts 1825, kom paa Landkadetakademiet 1. November 1840. Den 1. November 1846 blev han Sekondløjtnant og

tjenstgørende ved 6te Bataillon, med hvilken han deltog i Krigen 1848—50 — og var med i de fleste Kampe og Slag.

22. Juli 1849 fik han Karakter af Premierløjtnant og blev 31. Juli s. A. Premierløjtnant ved 13. Bataillon, men kom senere til 4. Bataillon og derfra til 19. Bataillon.

Paa Grund af Svagelighed erholdt han 4. Juni 1860 — efter Ansøgning — sin Afsked af Krigstjenesten og udnævntes samtidig til Kaptajn. Død paa Oringe 13. September 1906; begravet i Vordingborg.

Ugift.

h<sub>5</sub> *Gerhard Anton Quaade*, født paa Pommerby i Gelting Sogn 25. September 1781, død paa *Hesselberg* i Gelting i September 1784.



Handelsfuldmægtig (fhv. Købmand) Albrecht Christian Hinrich Quaade og Hustru.

h<sub>6</sub> *Albrecht Christian Hinrich Quaade*, født paa Pommerby i Gelting Sogn 28. Marts 1784, lærte Handelen i Kiel i Holsteinstrasse hos Købmand Johan Friedrich Rathlev, hvis

Hustru Margarethe Catharina (født ca. 1782) var født Mort-horst og saaledes muligvis en Slægtning paa mødrene Side til Quaae. Etablerede sig som Købmand i Flensborg, men rejste 1813 til København, hvor han blev Fuldmægtig i Broderens nylig startede en gros Forretning.

Var i denne Stilling til sin Død — boede i Broderens Hus, Nyhavn 28 (nyt Nr. 55) og havde begge sine ugifte Brødre i Kost.

Død i København 12. September 1838 (Petri Kirkebog); begravet paa Assistens Kirkegaard 15. September s. A.

Viet (muligvis i Flensborg, men Vielsen ikke indført) 1813 til Metta Helena Maria Hanstedt, født i Flensborg (St. Marie Kirkebog) 17. Juli 1796 (Datter af Købmand i Flensborg Christian Hanssen Hanstedt og Hustru Helena Maria Langen), arvede ved Svigerinden, Margrethe Charlotte Quaades Død i 1873, dennes Bo.

Død i København i Ejendommen Nyhavn 28 (nyt Nr. 55) 9. Maj 1880; begravet paa Garnisonskirkegaard 13. Maj s. A.

10 Børn ( $m_1$  —  $m_{10}$ ).

### **Oversigt over Albrecht Christian Hinrich Quaades Børn.**

$m_1$  *Maria Magdalena Margaretha Quaae* (1814—99), g. m. M. T. F. Faber. Se Side 98.

$m_2$  *Christian August Didrich Quaae* (1816—76), g. 1. G. m. C. Pedersen, g. 2. G. m. H. L. Burchard. Se Side 100.

$m_3$  *Helene Charlotte Henriette Quaae* (1818—21). Se Side 104.

$m_4$  *Johannes Valdemar Albrecht Quaae* (1820—25). Se Side 104.

$m_5$  *Carl Frederik (Fritz) Martin Quaae* (1822—84), vides ikke om at have indgaaet Ægteskab. Se Side 104.

$m_6$  *Christiane Hansine Nicoline Quaae* (1824—1900), g. m. E. O. Gædeken. Se Side 104.

$m_7$  *Johannes Peter Lorentz Quaae* (1827—89), g. m. K. E. Valeur. Se Side 105.

$m_8$  *Moritz Olfert Heinrich Quaae* (1829—37). Se Side 110.

m<sub>9</sub> *Didricha Friedricha Augusta Quaade* (1831—), g. m. P. K. Bang. Se Side 111.

m<sub>10</sub> *Mauritze Cordelia Louise Quaade* (1834—1909), g. m. L. V. Severin. Se Side 112.

m<sub>1</sub> Maria Magdalena Margaretha Quaade, født i København (Petri Kirkebog) 9. Maj 1814, var muligens ved sit Bryllup i Huset hos sin tilkommende Mands Morbroder, Pastor Erik Friis (1776—1836) og Mormoder, Johanne Margrethe, født Friis (Enke efter Pastor Mauritz Trap Friis i Marslev) i Marslev Præstegaard. Død i Odense 15. December 1899.

Viet i Marslev 3. Maj 1834 til Mauritz Trap Friis Faber, født i Odense 6. Maj 1808 (Søn af Boghandler, Bogtrykker og Redaktør i Odense — senere Inspektør ved Tugthuset og Tvangsarbejdsanstalten i Odense, Lauritz Nikolaj Faber, født 1762, død i Odense 13. November 1835, og Hustru Ida Sophie Birgitte Friis, født 1769, død i Odense (vistnok hos ovennævnte Søn og Svigerdatter) 26. December 1859); grundlagde i Odense 1833 en Produkt- og Kolonialhandel, der i 1867—70 under Firma: »Faber og Søn« blev den største Forretning i Odense i sin Slags; var Medlem af Ligningskommissionen og Fattigforstander. Død i Odense 20. December 1878.

#### 9 Børn.

1. Ida Helene Marie Faber, født i Odense 11. Februar 1835, død i København 12. Marts 1913.

Viet i København 26. Juni 1857 til Nikolaj Christian Kracke, født i Flensborg 1. August 1830, Grosserer i København (Firma: J. P. Quaade og Kracke), Etatsraad, R. af Dbg. Død i København 25. Februar 1909.

2. Lauritz Nicolaj Faber, født i Odense 12. Juni 1836, etablerede sig som Købmand i Faaborg 19. December 1860. Fra 25. Januar 1866 Grosserer i København. Død i København 30. August 1916.

Viet 1ste Gang i Fredericia 3. August 1861 til Anna Birgitte Müller, født i København 26. Oktober 1835, død i København 16. September 1870 (Datter af Oberst Carl Gustav Müller og Hustru Juliane Caroline Frederikke Franck).

Viet 2den Gang i København 20. Oktober 1887 til Sophie Margrethe Larsen, født i København 5. April 1857 (Datter af Fabrikant Jens Larsen og Hustru Ida Friis).

3. Albrecht Christian Hinrich Quaade Faber, født i Odense 9. November 1837, var Prokurist og Associe i Faderens Forretning. Fra 20. August 1864 Grosserer i Odense; men fra 24. August 1899 Grosserer

i København, Chef for Firmaet: Chr. Faber & Co. 22. August 1896 R. Deltog meget i det grundtvigske Menighedsliv og var meget velgørende. Var musikalsk begavet — har blandt andet komponeret en Del brugte Salmemelodier. Død i København 10. Februar 1905; begravet i Odense.

Viet i Fredericia 31. Oktober 1862 til Anna Sophie Petersen, født i Fredericia 26. November 1840 (Datter af Konditor og Byraadsmedlem Jørgen Petersen og Hustru Marie Elisabeth Dahl). Død i Jellinge 18. December 1916.

4. Didricha Johanne Josephine Faber, født i Odense 8. November 1839, død (men vides ikke hvor og hvornaar).

Viet i Odense 24. Juni 1859 til Edvard Ferdinand Esmann, født i Nyborg 27. November 1835, Grosserer i Odense, Etatsraad, R. af Dbg. Død i Odense 5. Juli 1899.

5. Caroline Faber, født i Odense 1. Oktober 1841, død sammesteds 7. Oktober 1841.

6. Harald Scipio Camillo Faber, født i Odense 30. December 1842, død i Odense 13. Juli 1843.

7. Marie Charlotte Faber, født i Odense 1. Juli 1844, levede endnu 1. Januar 1912.

Viet i Odense 8. Juni 1866 til Søren Frederik Helm-Petersen, født 25. September 1838; Boghandler i Odense — ejede den Hempelske Boghandel; Justitsraad; død 3. November 1897.

8. Ingeborg Andrea Faber, født i Odense 9. Juli 1846, død i København 22. December 1918.

Viet i Odense 7. August 1868 til August Frederik Esmann, født i Nyborg 23. Februar 1841; Apoteker i København. Død i København 12. April 1872.

9. Johan Valdemar Faber, født i Odense 8. September 1849, var fra 1876 Grosserer i Newcastle (I. V. Faber & Co.). 18. November 1882 blev han udnævnt til dansk Vicekonsul i Newcastle og fik 9. September 1887 Ridderkorset. 9. Juni 1898 blev han dansk Konsul; 19. Juli 1901 Dbm. 1. Februar 1904 udnævntes han til dansk Generalkonsul i London og fik 11. September 1909 Kommandørkorset.

Var ogsaa Indehaver af forskellige udenlandske Ordener; var ældste Værge for de danske Kirker i Newcastle og London. Han ejede  $\frac{1}{3}$  af 3 Kulminer ved Newcastle on Tyne; — og da Handelsministeriet herhjemme oprettedes i 1908, var han den første, til hvem der efter Kongens Ønske skete Henvendelse om at overtage Posten, hvad han dog af aldeles private Grunde maatte afslaa. Død i London 18. December 1917.

Viet 1ste Gang i Glasgow 28. Oktober 1874 til Jessie Virtue Wilson, født 9. Marts 1856 (Datter af Forlagsboghandler John Wilson og Hustru Janet Dechmont), død i Newcastle 9. Marts 1887.

Viet 2den Gang i Gerrards Cross Buckinghamshire 24. Maj 1888 til Louise Maslen, født 1863 (Datter af Brygger Henry Maslen og Hustru, født Pepin), død i Newcastle 5. April 1891.

Viet 3die Gang i Kensington, London, 22. Juli 1892 til Emma Maud Stanley Courtney Vivian, født 14. Oktober 1862 (Datter af Advokat Charles Edvard Ennis Vivian).

m<sub>2</sub> Christian August Didrich Quaade, født i København (Petri Kirkebog) 4. Maj 1816, gik til Søs og tog Styrmands-eksamen 16. Marts 1837. Var omkring 1840 Kontorist hos Farbroderen, Grosserer Johan Didrich Quaade; men løste Borger- skab i København som Skipper 4. Januar 1843. Sejlede en Række Aar paa Ostindien for Firmaet Moses Melchior i Kø- benhavn. Løste 29. November 1859 Borgerskab som Grosserer paa Christianshavn og drev i Kompagni med en Grosserer Stæhr en Skibsprovianteringshandel i Brogade 15 paa Chri- stianshavn. Var i Tiden 1866—69 Medlem af Sø- og Handels- retten. Død paa Frederiksberg 3. Februar 1876; begravet paa Garnisonskirkegaard 9. Februar s. A.



Grosserer Christian August Didrich Quaade og 2den Hustru.

Viet 1ste Gang i Vor Frelzers Kirke paa Christianshavn 13. September 1845 til Camilla Petersen, født paa Christianshavn (Vor Frelzers Kirkebog) 1. November 1824 (Datter af Smørgrosserer paa Christianshavn Jens Petersen Langstrup og Hustru Kirstine Børresen), død paa Christianshavn 15. Oktober 1855.

Viet 2den Gang ca. 1860 til Henriette Louise Soltau, født Burchard, født i Hamburg 7. Juli 1824, død i København (Valdemarsgade 5) 13. Marts 1888; begravet paa Garnisonskirkegaard 20. Marts s. A.

4 Børn ( $n_1 - n_4$ ) — alle af 1ste Ægteskab.

$n_1$  *Olga Marie Augusta Quade*, født i København (Petri Kirkebog) 27. August 1846, død i København 18. Oktober 1924; begravet paa Vestre Kirkegaard 23. Oktober s. A.

Viet i København 17. Juli 1869 til Edvard Knud Bille Hansen, født paa Giesegaard i Gjorslev Sogn ved Ringsted 30. November 1833 (Søn af Godsforvalter paa Giesegaard og Forpagter paa Ottestrup ved Ringsted Hans Hansen og Hustru Marie Dyrland), Forpagter paa Ottestrup og Ejer af Proprietærgaarden Frederikskilde i Tystrup Sogn ved Sorø. Levede sine sidste Aar i København.

Død i København 29. November 1926.

4 Børn.

1. *Thyra Marie Bille Hansen*, født paa Frederikskilde i Tystrup Sogn 2. Marts 1872, lever i København. Ugift.

2. *Axel Bille Hansen*, født paa Frederikskilde i Tystrup Sogn 13. April 1873, er Forvalter paa Wilhelm Colding & Co.s Foderstoflager og -Fabrik i Frihavnen.

Viet 20. Juli 1901 til Ellen Iversen, født 10. September 1876 (Datter af Skovrider Iversen paa Gyldenholm ved Slagelse).

3. *Knud Bille Hansen*, født paa Frederikskilde i Tystrup Sogn 6. Januar 1875, var oprindelig Landmand — var saaledes Ejer af Ditlevs-høj ved Ringsted og senere af Stakkehavegaard ved Ringsted; er nu Grosserer og Repræsentant (A/S Dansk Staalbeholderfabrik).

Viet 18. August 1903 til Ida Helene Adelgunde Johanne Tolderlund, født 25. April 1881.

4. *Paula Elisabeth Bille Hansen*, født paa Ottestrup i Farringløse Sogn 12. April 1877, lever i København.

Ugift.

n<sub>2</sub> *Alma Laura Eleonore Quaade*, født i København 25. Juni 1851, død i København 5. August 1874.

Viet i København 1. Juni 1869 til Niels Anton Søren Schjørring, født i København 15. Marts 1841 (Søn af Brændevinsbrænder i Vestergade i København Søren Sørensen Schjørring og Hustru Magdalene Christiane Christensen, født 1802, død 20. November 1850), drev Jern- og Isenkramhandel en gros i København (Firma: N. A. Schjørring). Død i København 25. Oktober 1899.

(Han gift 2den Gang med Henriette Pauline Gamél, død i København 12. November 1895.)

### 3 Børn.

1. *Kamma Quaade Schjørring*, født i København 1. September 1870.

Viet i Frederiksberg Kirke 22. August 1889 til Peter Emil Melbye, født i København 10. Juli 1854 (Søn af Urtekræmmer i København Carl Julius Melbye og Hustru Karen Marie Antoinette Christensen), Købmand og kongelig dansk Konsul i Hongkong, senere Direktør for Dejers Ass. i Bradford i Yorkshire i England — lever nu i Middelfart.

2. *Kaj Quaade Schjørring*, født i København 13. November 1871, er Grosserer i Jern og Isenkram i København, overtog efter Faderen dennes Forretning.

Viet i Frederikskirken i København 27. Marts 1903 til Ingeborg Marie Wendelboe, født i København 4. December 1879 (Datter af Etatsraad, Godsejer Jørgen Wendelboe-Larsen, R. og Dbm., til Gaardbogaard i Vendsyssel, og Hustru Engeline Margrethe Thorn).

3. *Ella Quaade Schjørring*, født i København 2. Januar 1873.

Viet i Frederiksberg Kirke 2. November 1895 til Eduard Carl Kirkerterp, født i København 1. Oktober 1867 (Søn af Grosserer i København Rasmus Valdemar Kirketerp og Hustru Anna Marie Petersen), tidligere Kaptajn i Infanteriet, nu ansat i Assuranceselskabet »Haand i Haand«.

n<sub>3</sub> *Dagmar Quaade*, født i København 7. November 1852, lever paa Classensbørg pr. Kibæk i Jylland.

Viet i Kastelskirken i København 12. Juni 1877 til Frederik Christian Madsen, født i Skern 28. December 1836 (Søn af Præstegaardsforpagter i Skern, Mads Andersen og Hustru Margrethe Nielsdatter), Tekstilfabrikant og Købmand i Horsens, R. af Dbg. Død i Hornbæk 16. Juli 1899; begravet i Horsens 22. Juli s. A.

Han viet 1ste Gang til Christine Magdalene Møller, født i



Klostermølle i Voerladegaard Sogn i Skanderborg Amt 22. Oktober 1838 (Datter af Møller Dines Pontoppidan Møller i Klostermølle og Hustru Cecilie Petersdatter), død i Horsens 9. Januar 1876).

3 Børn.

1. *Camilla Quaade Madsen*, født i Horsens 7. Oktober 1880, død i Frankfurt am Main 10. December 1920.

Viet i Tyskland til Friherre Heinrich v. Albedüll, født i Tyskland (skal være født paa et Riddergods) 4. Februar 1875 (Søn af General v. Albedüll), Direktør i Bankhuset Warburg i Hamburg.

Efter Hustruens Død har v. Albedüll indgaaet nyt Ægteskab.

2. *Margrethe Quaade Madsen*, født i Horsens 1. April 1884.

Viet i Frederiksberg Kirke 7. December 1902 til Ove Morten Middelboe Bille Hansen, født i København 14. Januar 1877.

Omkring 1907 Forpagter paa Viborggaard i Herlufmagle Sogn i Thybjerg Herred, senere Forpagter paa Benzonsdal ved Taastrup; nu Forpagter paa Bavelse pr. Glumsø.

Ægteskabet opløst.

3. *Ejnar Quaade Madsen*, født i Horsens 10. Juni 1885, boede omkring 1924 i Farum, boer nu i Slagslunde Skov pr. Slangerup — er Kunstmaler.

Viet 1ste Gang, vistnok i Worms, til Carola Sucker (Datter af Bygmester Sucker i Worms); Ægteskabet opløst.

E. Quaade Madsen har indgaaet nyt Ægteskab.

n<sub>4</sub> *Camillo Quaade*, født i Brogade Nr. 15 paa Christianshavn 27. August 1855, gik i Skole paa Sorø Akademi og lærte Landvæsen paa Assendrup og Bonderup. Aftjente sin Værnepligt som Gardist og rejste i 1878 til Estland som Mejerist. Var Forvalter først paa en Gaard i Gouvernementet Tver og derefter i Gouvernementet Orel. I 1912 kom han til Tschjeljabsk, hvor han havde en Forretning; men flygtede for Bolschevikerne, ladende baade Forretning, Ejendele og Penge tilbage — Obligationerne annulleredes uden videre. Har i de senere Aar været Assistent paa et Sovjetkontor i Omsk i Sibirien. Kom hjem til Danmark 1925.

Viet 1ste Gang i St. Anna Kirke i St. Petersburg (Lenin-grad) 4. April 1882 til Amalie Powitz (Datter af ældste Kasserer i Rigsbanken i St. Petersburg, Hofraad og Indehaver af forskellige Ordener, Heinrich Powitz), død i St. Petersburg 3. April 1900.

Viet 2den Gang i St. Petersburg 1907 til Marie Asinkowa,

født i Byen Luga ved St. Petersburg 24. Januar 1878 (Datter af Læge i Nærheden af St. Petersburg Afandsie Asinkowa og Hustru).

Ingen Børn.

m<sub>3</sub> *Helene Charlotte Henriette Quaade*, født i København (Petri Kirkebog) 17. November 1818, død sammesteds 4. April 1821; begravet paa Assistenskirkegaard 7. April s. A.

m<sub>4</sub> *Johannes Valdemar Albrecht Quaade*, født i København 16. Oktober 1820, død sammesteds 14. December 1825.

m<sub>5</sub> *Carl Frederik (Fritz) Martin Quaade*, født i København 22. November 1822, var Sømand som ung, tog Styrmands-eksamen 22. Marts 1843; rejste senere til St. Louis. Død i St. Louis 19. Juni 1884.

Det er ikke lykkedes herhjemme at faa yderligere Oplysninger om ham og hans eventuelle Efterkommere.

m<sub>6</sub> *Christiane Hansine Nicoline Quaade*, født i København 18. Oktober 1824, død i Odense 4. April 1900; begravet i Odense.

Viet i St. Knuds Kirke i Odense 15. November 1849 til Emil Optatus Gædecken, født i København 4. Juni 1817 (Søn af Glarmester i København, Johan Friedrich Gædecken, født i Hannover 1769, død i København 1821, og Hustru Anna Elisabeth Svendsen, født 1783, død 1853), Grosserer i Kolonialvarer i Odense. Død i Odense 5. Januar 1907.

9 Børn.

1. *Oscar Gædecken*, født i Odense 26. Juli 1850, død dér 1. November s. A.

2. *Herman Gædecken*, født i Odense 22. September 1851, død sammesteds 29. s. M.

3. *Fanny Augusta Gædecken*, født i Odense 19. August 1852. Viet i St. Knuds Kirke i Odense 1883 til Peter Alfred Kabell, født i Viborg 16. Juni 1849 (Søn af Boghandler i Viborg og Besidder af Kjærsgaard ved Silkeborg Peter Christophersen Kabell og Hustru Eline Buchwald), Ejer af Nordskovgaard i Hellebæk Sogn i Nordsjælland.

Død paa Nordskovgaard 28. Juli 1927; begravet i Gentoft 3. August s. A.

4. *Axel Gædecken*, født i Odense 29. Juli 1854, var Købmand. Rejste omkring 1908 til Amerika. Var hjemme i Danmark paa Besøg 1913, men siden har der ikke været hørt fra ham, saa han formodes at være død. Var gift med en Dame fra Leith i Skotland.

5. *Alma Gædecken*, født i Odense 19. Maj 1856, lever i Palægade i København.

Gift med Apoteker Otto Hauberg, levede i 1922 i Palægade i København som forhenværende Apoteker. Død i August 1923.

6. *Emma Gædecken*, født i Odense 17. April 1858, død sammeds 23. Februar 1920.

Viet i St. Knuds Kirke i Odense 10. December 1891 til Johan Peter Bloch, født i Fredericia 28. Februar 1859 (Søn af Fabrikant Peter Henrik Lassen Bloch), Direktør ved Bryggeriet Odense i Odense. Død i Odense 21. Oktober 1918.

7. *Anna Marie Gædecken*, født i Odense 16. Marts 1860, lever i København, har Lotterikollektion.

Viet i St. Knuds Kirke i Odense 6. December 1888 til Johan Emil Buntzen, født 26. Marts 1847 (Søn af Gravør Josias Buntzen og Hustru Juliane Francisca Köhler), Dr. med., Kommunelæge, død 20. August 1904.

Han viet 1ste Gang til Caroline Petrea Heller, født 1853, død 1886.

8. *Valdemar Emil Gædecken*, født i Odense 15. November 1861, løste 5. Maj 1886 Børgerkab som Grosserer i Odense. Fra 22. Oktober 1901 Købmand i Aarhus og fra 14. December 1922 Grosserer i København (Firma: Gædecken og Quistorff, Toldbodgade 10). Er norsk Vicekonsul, R. af Dbg. og R. af den norske St. Olavs Orden.

Viet i Domkirken i Aarhus 26. Juli 1884 til Flora Arabella Christine Kuhn, født i Boston 1858 (Datter af Plantageejer paa St. Thomas, senere Fører af en amerikansk Bark, John Jacob Kuhn og Hustru Ernestine Emilie Møller).

9. *Harriet Louise Gædecken*, født i Odense 13. December 1865.

Viet i St. Knuds Kirke i Odense 9. Maj 1890 til Hans Olaf Otto Theodor Schiøtz, født i København 1. Juli 1863 (Søn af Isenkræmmer i København Julius August Schiøtz og Hustru Ida Ovine Foght), Direktør ved Albanibryggeriet i Odense.

m<sub>7</sub> *Johannes Peter Lorentz Quaade*, født i København 23. Juni 1827, lærte Handelen paa Brødrene Krackes Sukkerfabrik i Fredericia. I 1850 var han Kontorist hos Købmand Poul Johannes Richardt paa Nørregade i Odense. Overtog i 1855 (Grossererbørgerkab 6. Marts 1856) Farbroderen, Grosserer Johan Didrich Quaades Forretning sammen med Kracke (den senere Etatsraad Kracke, gift med en Søsterdatter (f. Faber) af J. P. L. Quaade — se Side 601) — og Forretningen fik nu

Firmanavnet »J. P. Quaade og Kracke«. Foruden Korn og Kolonial fik de ikke saa lille en Forretning paa Grønland, Island og Færøerne — hovedsagelig i Tran. Forretningen, der gennem mange Aar havde haft til Huse i den gamle Familieejendom, Nyhavn 28 (nyt Nr. 55), blev i Løbet af Aarene flyttet til St. Annæ Plads 19<sup>1</sup>.

Imidlertid trak Kracke sig ud af Firmaet 1885; men til Gengæld kom Grosserer Quaades ældste Søn, Christian Quaade, hjem og traadte ind i Forretningen (Borgerskab 18. December 1888), og nu kom Firmaet til at hedde »J. P. Quaade og Søn«. Fader og Søn kom dog kun til at arbejde sammen i kort Tid.

Allerede 21. November 1889 døde J. P. L. Quaade i København og blev begravet paa Garnisonskirkegaard.

Viet i København 11. Maj 1858 til Kirstine Elisabeth Valeur, født i København 11. Maj 1836 (Datter af Bryggeriejer Christian Werner Valeur i Aalborg, født 1801, død 10. December 1850, og Hustru Elisabeth Kathrine Munck), død i København 3. Oktober 1882.

5 Børn (o<sub>1</sub> — o<sub>5</sub>).

o<sub>1</sub> *Christian Valeur Quaade*, født i København 13. Januar 1860, lærte Handelen hos Købmand Johannes Valeur i Odense og hos Kolund i Kolding. Fuldendte sin handelsmæssige Uddannelse i Hamburg, og kom ca. 1885 hjem til Faderen — blev optaget i dennes Forretning (Grossererborgerskab 18. December 1888), og Forretningens Firmanavn blev nu »J. P. Quaade og Søn«.

Ved Faderens Død blev han Eneindehaver af Firmaet, men det gamle Firmanavn blev bibeholdt.

Quaade sad i Bestyrelsen for flere Selskaber, men døde allerede i København 28. November 1919 og blev begravet paa Vestre Kirkegaard.

Det skal her bemærkes, at det samme Firma, som altsaa blev startet 1813, eksisterede indtil for kun faa Aar siden, idet Quaades betroede Mand, Kontorist Hemmeshøj, overtog Forretningen efter Quaade, og Virksomheden, der havde til Huse i Kompagnistræde 32, førte stadig det gamle Firmanavn: J. P. Quaade og Søn.

Viet i København 1. Marts 1887 til Thyra Faber, født i Faaborg 1. Marts 1865 (Datter af Købmand i Faaborg — fra 1866 Grosserer i København — Lauritz Nikolaj Faber, født 1836, død i København 30. August 1916, og Hustru Anna Birgitte Müller, født 1835, død i København 16. September 1870 — se iverdrt Side 98), lever i København.

4 Børn (p<sub>1</sub> — p<sub>4</sub>).

p<sub>1</sub> *Johan Poul Quaade*, født i København 1. April 1888, tog Studentereksamen 1906 og Philosophicum 1907 og blev uddannet ved Handelen hos Faderen. Rejste 1908 til London, hvor han var ansat i et Firma til Slutningen af 1909. I Februar 1910 rejste han til Sibirien og blev i Januar 1911 ansat som Filialbestyrer i Minourinsk Jeneisejsk Gouvernement for det sibiriske Kompagni og forblev i denne Stilling til 1916. I disse Aar foretog han tillige Rejser til Mongoliet og aabnede Filialer der. Blev i 1916 ansat som Direktør i St. Petersborg med Overledelse over europæisk-russiske Filialer, men maatte forlade Rusland i Slutningen af 1918 som Følge af den russiske Revolution. Blev 1919 Direktør i Konstantinopel for en stor dansk-engelsk Virksomhed med Overledelse over rumænske, bulgarske, sydrussiske og kaukasiske Afdelinger; — opholder sig nu i Riga.

Viet i Minourinsk Jeneisejsk Gouvernement i Sibirien 7. September 1913 til Xenia Ilinitchnaja Solonina, født i Kijev i Sydrusland 19. November 1895 (Datter af Statsraad, Politipræfekt og Godsejer i Sydrusland Ilija Konstantinovitch Solonina og Hustru Julija Kapitonowna Brazul-Bruschkofskaja).

2 Børn (q<sub>1</sub> — q<sub>2</sub>).

q<sub>1</sub> *Inge Iraida Quaade*, født i St. Petersborg 16. September 1917.

q<sub>2</sub> *Tatjana Quaade*, født i Konstantinopel 20. Februar 1921.

p<sub>2</sub> *Anna Elisabeth Quaade*, født i København 3. April 1889.

Viet i Frederiksberg Kirke 14. April 1915 til Valdemar Julius Holm, født i København 1. August 1883 (Søn af Maskin-

mester i Marinen, Valdemar Vigelius Holm, og Hustru), Ingeniør, ansat i Store nordiske Telegrafsekselskab — opholder sig ved forskellige Stationer.

2 Børn.

1. Erik Johan Quaade Holm, født i Gøteborg 2. Juli 1916.

2. Poul Ove Quaade Holm, født i Gøteborg 4. November 1918.

p<sub>3</sub> Conny Quaade, født i København 22. September 1890.

Viet i Frederiksberg Kirke 8. Januar 1915 til Ejnar Ove Larring, født i København 18. Februar 1888 (Søn af Kontorchef i Privatbanken i København Otto Valdemar Frederik Larring og Hustru Theodora Thora Landee, født 1865), Prokurist i Banqueirfirmaet L. Palsby i København.

2 Børn.

1. Grethe Larring, født paa Frederiksberg 31. Maj 1917.

2. Ilse Larring, født i Taarbæk 2. Juli 1921.

p<sub>4</sub> Ove Quaade, født i København 28. April 1895, lærte Handelen hos Faderen; er nu ansat i Oliefirmaet Baess & Co. i København.

Viet i København 28. April 1920 til Esther Steenberg, født i København 19. Juli 1900 (Datter af Isenkræmmer i København Oscar Andreas Steenberg og Hustru Anna Margrethe Schneider).

1 Barn (r<sub>1</sub>).

r<sub>1</sub> Christian Valeur Quaade, født i København 3. November 1921.

o<sub>2</sub> Henriette Stampe Quaade, født i København 1862, død sammesteds 1. September 1862.

o<sub>3</sub> Holger Valeur Quaade, født i København 17. August 1865, vilde oprindeligt være Arkitekt, men rejste i 1886 til Amerika som Murersvend. Vendte syg hjem i 1889; blev Vinhandler i København (Borgerskab 15. Januar 1891), men forlod

Vinhandelen og løste Borgerskab 14. Marts 1899 som Restauratør i København. Vendte igen tilbage til Vinhandelen (nyt Borgerskab i København 17. April 1900), men var stadig syg. Død paa Kommunehospitalet i København 18. December 1901; begravet paa Garnisonskirkegaard.

Viet i Nykøbing paa Falster 3. Marts 1895 til Pauline Rosaline Kristensen, født i København 18. Juni 1876 (Datter af Maskinassistent i Dampskibsselskabet »Norden«, Rasmus Kristensen, forlist med Dampskibet »Nordlyset« 18. December 1877, og Hustru).

2 Børn ( $s_1$  —  $s_2$ ).

$s_1$  *Alex Knud Orla Quaade*, født i København 7. Januar 1896, tjener i Marinen (fra 1920): Dækskonstabel ved Undervandsbaadene; er bosat i Nyboder i København.

Viet i Holmens Kirke i København 6. Juni 1920 til Ingeborg Eleonora Marie Rasmussen, født i København 9. Oktober 1899 (Datter af Murer i København Christian Sofus Rasmussen og Hustru Caroline Vilhelmine Mathilde Martinsen).

3 Børn ( $t_1$  —  $t_3$ ).

$t_1$  *Else Vilhelmine Quaade*, født i København 27. November 1918.

$t_2$  *Gerda Rosalie Quaade*, født i København 6. Marts 1921.

$t_3$  *Erik Holger Christian Quaade*, født i København 1. Oktober 1922.

$s_2$  *Henry Valdemar Quaade*, født i København 29. December 1896, lærte Landvæsen paa forskellige store Gaarde paa Sjælland; opholder sig nu i København.

Ugift.

$o_4$  *Ejnar Valeur Quaade*, født i København 3. Februar 1871, tog Studentereksamen 1890 og theologisk Embedseksamen 1899; — havde i Mellemtiden (1897) tilbragt et Aar i Australien. Derefter var Quaade først Huslærer i  $2\frac{1}{2}$  Aar, derefter Realskolelærer i 2 Aar og endelig atter Privatlærer i  $3\frac{1}{4}$  Aar.

Fra 12. November 1907 personel Kapellan hos Sognepræsten i Vesterborg paa Lolland og afløste denne i Sognepræstembedet 13. Marts 1913.

Viet i Frederiksberg Kirke 20. Februar 1914 til Nikolette Grønbeck, født i København 16. December 1885 (Datter af Læge, Specialist i Næse-, Øre- og Halssygdomme i København, Professor Anders Christian Jakob Svend Grønbeck, født 1859, død i København 1. December 1912, og Hustru Agathe Severine Birgitte Benthin, født 1860, død i København 13. Maj 1905).

4 Børn (u<sub>1</sub> — u<sub>4</sub>).

u<sub>1</sub> *Ellen Agathe Quaade*, født i Vesterborg 11. Februar 1915.

u<sub>2</sub> *Gudrun Elisa Quaade*, født i Vesterborg 4. Juli 1918.

u<sub>3</sub> *Johan Anders Valeur Quaade*, født i Vesterborg 10. Juli 1919.

u<sub>4</sub> *Poul Christian Ejnar Valeur Quaade*, født i Vesterborg 21. August 1921.

o<sub>5</sub> *Ellen Valeur Quaade*, født i København 6. August 1872, død dér 20. August 1897; begravet i Odense.

Viet i Odense 18. Maj 1894 til Just Georg Valdemar Bartholin, født paa Nielstrup i Hunseby Sogn paa Lolland 23. Januar 1863 (Søn af Forpagter paa Nielstrup, Casper Thomas Bartholin Eichel og Hustru Helga Aagaard), Postekspedient i Odense, senere Postmester i Aabybro i Jylland.

(Han viet 2den Gang i København 25. November 1898 til Marie Dorothea Philipsen, født i København 5. Oktober 1872).

1 Barn.

1. *Jens Casper Thomas Bartholin*, født i Odense 16. Februar 1895, rejste i Oktober 1920 til Vestindien.

Var Forvalter ved Dansk-vestindisk Sugar Factory paa St. Croix. Død dér 23. Maj 1924. Ugift.

m<sub>8</sub> *Moritz Olfert Heinrich Quaade*, født i København (Petri Kirkebog) 2. April 1829, død sammesteds 30. December 1837; begravet 4. Januar 1838.



m, *Didricha Friedericha Augusta Quaaede*, født i København 24. Maj 1831, lever i København.

Viet i København 11. November 1853 til Peter Krag Bang, født i Odense 15. August 1822 (Søn af Købmand og Skibsreder i Odense Søren Bang og Hustru Margrethe Vilhelmine Krag), Købmand i Odense; død dér 2. November 1888.

13 Børn.

1. Vilhelmine Marie Bang, født i Odense 22. December 1854, død i København 1921.

Viet 4. April 1878 til Julius F. Jørgensen, født i København 12. December 1848, Løjtnant, Grosserer i København. Død paa Rejse i Odense 9. April 1919.

2. Camilla Augusta Bang, født i Odense 5. August 1856. Lever i København. Ugift.

3. Søren Bang, født i Odense 16. April 1858, er Indehaver af Fasanapoteket paa Frederiksberg.

Viet i Odder 16. August 1891 til Julie Elisabeth Raupach, født i Odder 31. Juli 1861 (Datter af Købmand i Odder Haagen Julius Hagen Raupach og Hustru Maren Kirstine Elisabeth Christensen).

4. August Ferdinand Bang, født i Odense 4. December 1859, var Proprietær — Ejer af Nebs Møllegaard ved Ringsted. Død i Ringsted 30. Maj 1906. Ugift.

5. Frederik Ludvig Bang, født i Odense 23. Januar 1862, var Bogholder i Newcastle upon Tyne hos Firmaet »Wilson Møller & Co.« Kom syg hjem til Danmark og døde 8 Dage efter i København 30. Oktober 1910. Ugift.

6. Theodor Vilhelm Bang, født i Odense 18. Juli 1863, lærte Landvæsenet og var en Tid Forpagter paa Amsterdamgaarden ved Hørsholm — er nu Ejendomshandler i København.

Viet i Frelserens Kirke i København 9. September 1900 til Karen Martine Grønnegaard, født i København 31. Juli 1870 (Datter af Søkkaptajn Jens Peter Grønnegaard og Hustru Vilhelmine Marie Holm).

7. Marie Antoinette Bang, født i Odense 27. November 1864.

Viet i St. Hans Kirke i Odense 7. Marts 1902 til Niels Lorentz Raupach, født i Odder 12. Februar 1863 (Søn af Købmand i Odder, Haagen Julius Hagen Raupach og Hustru Maren Kirstine Elisabeth Christensen og Broder til Søren Bangs Hustru — se 3). Brygger i Odder.

8. Hans Olaf Bang, født i Odense 14. Februar 1866, er Handelsagent i København.

Viet i Simonskirken i København 2. December 1911 til Bertha Marie Frandsen, født i København 24. Marts 1878 (Datter af Cigarhandler og Husejer i København Hans Peter Frandsen og Hustru Catharine Charlotte Louise) Fotograf i København.

9. Christian Eduard Bang, født i Odense 24. Januar 1868, død dér 22. Oktober 1888. Ugift.

10. Ida Margrethe Bang, født i Odense 14. Juni 1869, lever i København. Ugift.

11. Vilhelm Thorvald Bang, født i Odense 3. Maj 1871, var Løjtnant; nu Patient paa St. Hans Hospital.

Viet 18. December 1906 til Augusta Esmann, født 5. April 1860, død 22. Januar 1910.

12. Gerda Elisabeth Bang, født i Odense 7. Septbr. 1872.

Viet 7. April 1899 til Jens Frederik Eriksen, født i Bjerresø 1. August 1870 (Søn af Landmand Jens Eriksen, Dbm., og Hustru Magdalene Jensen). Siden 1904 Rejseinspektør for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, i Bestyrelsen for Intendanturforeningen og Repræsentantskabsmedlem i Pensionsforsikringsanstalten.

13. Carl Gustav Bang, født i Odense 27. November 1873, var Gartner. Død i København 9. November 1908. Ugift.

m<sub>10</sub> *Mauritze Cordelia Louise Quaade*, født i København 8. August 1834, død i København 23. April 1909.

Viet i St. Petrikirke i København 17. Juli 1856 til Ludvig Valdemar Severin, født i København 11. Maj 1819 (Søn af Kaptejn og Regimentsskriver ved Københavns Borgervæbning Hans Jakob Severin og Hustru Dorothea Birgitte Borckhorst), Kontorchef i Lands-, Over- samt Hof- og Stadsretten i København, Etatsraad, R. af Dbg. Død i København 20. Juli 1904.

## 2 Børn.

1. Marie Dorothea Severin, født i København 11. April 1857, lever paa Frederiksberg. Ugift.

2. Louise Augusta Severin, født i København 24. December 1860.

Viet i St. Matthæuskirken i København 22. Juni 1882 til Carl Ludvig Lage, født paa Nordfeld paa Møen 7. August 1846 (Søn af Godsejer til Fodbygaard ved Næstved Henning Edvard Christian Lage og Hustru Johanne Frederikke Hammer), Kontorchef i Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet.

Død i København 3. Januar 1915.

h<sub>7</sub> *Carl August Quaade*, født paa Düttebøl i Gelting Sogn i Angel 11. November 1786, var som ungt Menneske ved Handelen i Flensborg — sandsynligvis hos Broderen, Købmand Albrecht Christian Hinrich Quaade — og kom tilligemed denne og Søsteren, Margrethe Charlotte Quaade, til København i 1813.

Den ældste Broder, Johan Didrich Quaade, havde just paa-begyndt en Speditions- og en gros Forretning i København, og i denne blev de to Brødre ansat. I de mange Aar — indtil Broderens Død i 1855 — var han dennes Forvalter og Medhjælper. Arvede sammen med Søsteren, Broderen: Grosserer Quaade, og trak sig ved dennes Død tilbage til Privatlivet. Død som Particulier i den gamle Ejendom: Nyhavn 28 (nyt Nr. 55) i København 11. Februar 1861 (St. Petri Kirkebog); begravet paa Assistenskirkegaard 17. Februar s. A.

Ugift.

h<sub>8</sub> *Margrethe Charlotte Quaade*, født paa Dolrott i Rabenkirche Sogn i Angel 30. Juni 1789, synes at have opholdt sig i Flensborg i Tiden omkring 1811—12 — har muligens da styret Huset for den endnu ikke gifte Broder, Købmænd Albrecht Christian Hinrich Quaade; rejste som tidligere nævnt i 1813 sammen med to Brødre til København. Her blev hun Husjomfru hos den nylig gifte Broder, Fuldmægtig — hos Broderen, Grosserer Johan Didrich Quaade — Albrecht Christian Hinrich Quaade, Nyhavn 28 (nyt Nr. 55) — hvis Hustru havde sin Mands to ugifte Brødre paa Kost. Var her sammen med Brødrene indtil de efterhaanden døde; boede tilsidst sammen med Svigerinden (Fuldmægtig Quaades Enke) alene.

Død i København (Nyhavn 55) 16. Oktober 1873 (Petri Kirkebog); begravet paa Assistenskirkegaard 22. Oktober s. A.  
Ugift.

A<sub>5</sub> *Dorothea Cathrine Quaade*, født i Sandbech i Kappel Sogn i Angel 19. Januar 1751, var i 1767 og 1768 i Kondition hos en Anna Stallknecht i Sandbech — rimeligvis en af Gaardene dér, og var muligvis de sidste Aar før sit Bryllup Husbestyrerinde hos sin tilkommende Mand paa Godset Gelting. Død i Gelting 11. Juli 1781; begravet dér 16. Juli samme Aar.

Viet i Gelting 16. Februar 1779 til Johan Kaysen, født paa Rundhof i Esgruss Sogn i Angel 31. Maj 1750 (Søn af Mejeriforpagter paa Rundhof Asmus Kaysen, født ca. 1706, død paa Rundhof 22. December 1770, og Hustru Margarethe Oelgaard Bibig og Broder til Gerhard Friedrich Quaades Hustru); afløste i 1770erne en anden Kaysen (rimeligvis en Farbroder)

som Mejeriforpagter paa Godset Gelting. Rejste — ved Godsets Udstykning: ca. 1789 — til Jylland og var der i nogle Aar Mejeriforpagter paa Meilgaard i Glæsborg Sogn, for bagefter at købe Gaarden Lavlund i Rind-Herning Sogn. Død hos Degnen i Dejbjerg 19. November 1838.

(Han gift 2den Gang ca. 1782 med Margaretha Kirstina . . . og 3die Gang ca. 1786 med Anna Augusta Danielsen — som formodentlig var identisk med den Hustru af Kaysen, der blev begravet i Rind-Herning 30. November 1812, 50 Aar gl.)

Ingen Børn.

A<sub>6</sub> Elisabeth Marie Quaade, født i Sandbech i Kappel Sogn i Angel 17. Maj 1754, opholdt sig — formodentlig fra Tiden efter Faderens Død i 1770 — hos Halvbroderen, Mejeriforpagter Hinrich Tram paa Store Grundet i Hornstrup Sogn ved Vejle og blev efter Trams Død i 1773 hos Svigerinden, f. Bonne (eller Bonnemann), der snart efter giftede sig med Mandens Efterfølger, Mejeriforpagter Hirschnach. Død i Vester Hæsinge paa Fyen; begravet dér 19. December 1783.

Viet i Hornstrup 20. November 1778 til Hans Jensen Bonnemann (Broder til Hinrich Trams Enke), født i Odense, døbt i Vor Frue Kirke dér 8. Oktober 1735 (Søn af Værtshusholder i Odense Jens Jørgensen Bonne, født ca. 1706, død paa Rugaard i Hyllested Sogn i Jylland 19. Juni 1786 (— døde hos Datteren, gift med Mejeriforpagter Hirschnach), og Hustru Karen Rasmusdatter, født ca. 1707, begravet i Rørup 10. April 1780 (— døde paa Erholm hos Svingersønnen, Forpagter og Kaptajn i Militzen Thomas Thomesen)); blev privat dimitteret til Universitetet 1756 (immatrikuleret 23. December). Den 10. December 1760 blev Studiosus Hans Bonnemann kaldet (15. December s. A. fik han Collats) til Sogne- og Sædedegn i Vester Hæsinge og Sandholdt-Lyndelse Menigheder og Skoleholder i Vester Hæsinge Sogn. Her virkede han i 36 Aar — til sin Død. Af Skiftet efter hans Død ses det, at han var en velstaaende Mand, idet han — efter at Udgifter og Gæld var trukken fra — efterlod sig en Formue paa 1172 Rigsdaler 2 Mk. 5 $\frac{3}{4}$  Sk.

Død i Vester Hæsinge, begravet i Kirken dér 17. Marts 1796.

(Han gift 1ste Gang med Dorthe Hellesen, døbt i Brylle 4. Oktober 1711 (Datter af Helle Petersen i Brunsvig).

1 Barn.

1. Jens Henrik Hansen Bonnemann, hjemmedøbt i Vester Hæsing 1. Søndag i Advent 1783, fremstillet i Kirken 19. December 1783. I 1807 var han Hustømrer i Flensborg, men købte lidt senere Dybbøl Mølle.

Han døde, medens Sønnen — født 1807 — var Barn, er altsaa død i en forholdsvis ung Alder og skal efter Sigende have efterladt sig en lille Formue.

Gift med Maria Hansdatter, ogsaa død tidlig.



# NAVNEREGISTER



- Aagaard, Helga, 110.  
Aagesen, Christian Friederich, Købmand, 84.  
— Jens, 84.  
Albedüll, General, 103.  
— Heinrich, Friherre, Bankdirektør, 103.  
Andersdatter, Ane Marie, 35.  
— Christiane, 23.  
— Christina Marie, 23.  
— Karen Marie, 23.  
— Maren Sofie, 23.  
— Margrethe, 29.  
Andersen, A. C., 22.  
— A. F., Proprietær, 62.  
— Anders, Kroejer, 28, 29.  
— Anne Cathrine, 29.  
— Anton, Detailhandler, 43.  
— Bærent, Slots- og Handelsgartner, 36.  
— Christian, Husmand, 23.  
— Hans Peter, Husmand, 21, 23.  
— Mads, Præstegaardsforpagter, 102.  
— Niels Poul, Taarning, Gaardejer, 26.  
— Ove, Indehaver af Frugtforretning, 36.  
Andreae, Ida Margaretha, 14.  
Andresen, Skovrider, 51.  
Ane Kathrine, gift Jensen, 38.  
Arenfeldt, Jens Carl, Kragh Juel Wind, Baron, 15, 45.  
Arvsdatter, Christiane, 21.  
Asinkowa, Afandsie, Læge, 104.  
— Marie, 103.  
Asmussen, Købmand, 66.  
  
Bagger, Caroline, 53.  
— Jens Ludvig Frederik, Sognepræst, 53.  
Bang, August Ferdinand, Proprietær, 111.  
— Camilla Augusta, 111.

- Carl Gustav, Gartner, 112.
- Christian Eduard, 112.
- Frederik Ludvig, Bogholder, 111.
- Gerda Elisabeth, 112.
- Hans Olaf, Handelsagent, 111.
- Ida Margrethe, 112.
- Marie Antoinette, 111.
- Peter Krag, Købmand, 98, 111.
- Søren, Apoteker, 111.
- Søren, Købmand, Skibsreder, 111.
- Theodor Vilhelm, Landmand, 111.
- Vilhelm Thorvald, Løjtnant, 112.
- Vilhelmine Marie, 111.
- Bartholin, Jens Casper Thomas, Forvalter, 110.
  - Just Georg Valdemar, Postmester, 110.
- Bartholin-Eichel, Caspar Thomas, Forpagter, 110.
- Bay, E., Skoleindehaverske, 93.
- Bech, Huslærer, 60.
  - Lærerinde, 64, 66, 68.
  - Didrich, 45.
- Bendixen, Johanne Kirstine, 64.
- Benthin, Agathe Severin Birgitte, 110.
- Bentzen, Chablongraf, 43.
- Benzon, Emma, 43.
- Bergen, Johan Henrik Vilhelm, Plantør, 57.
  - Johanne Frederikke, 57.
- Bergehammer, Sognepræst, 64.
- Berner, Ebbe Helmuth Adam, Kunstmaler, 94.
- Berner-Schilden-Holsten, Adam Christopher, Baron, Kammerherre,  
Hofjægermester, 93.
  - Gustav Alexander, Baron, Kammerherre,  
Ritmester, 93.
  - Hans Heinrich Adam, Baron, Hofjægermester, 94.
  - Jørgen Alexander Adam, Baron, Kontorchef, 94.
- Bernsée, Caroline Marie Frederikke, 53.
- Berthelsen, Lars, Vognmand og Avlsbruger, 75.
- Bibig, Gosch, Selvejer, 74.
  - Margrethe Oelgaard, 74, 113.
- Bierring, Christian Henrik, Ingeniør, 37.
  - Hans Leon Wladimir Harald, Sognepræst, 37.
- Bigum, Ekkardine Doris Else, 57.
  - Harald, 57.
- Bille Hansen, Axel, Forpagter, 101.
  - — Edvard Knud, Proprietær, Forpagter, 101.
  - — Knud, Proprietær, Grosserer, 101.
  - — Ove Morten Middelboe, Forpagter, 103.
  - — Paula Elisabeth, 101.



- — Thyra Marie, 101.  
Biørn, Maren Elisabeth, 93.  
Blicher, Karen Vilhelmine, 78.  
Bloch, Johan Peter, Direktør, 105.  
— Peter Henrik Lassen, Fabrikant, 105.  
Blædel, Sognepræst, 91.  
Boas, Metha, 37.  
Bodendicks, Anna, 8.  
Boisen, Maren, 57.  
— Boie Friedrich Outzen, Præst, 58, 59.  
— Harald, Sognepræst, 60.  
— Peter Outzen, Biskop, 48.  
Bonne, Jens Jørgensen, Værtshusholder, 13, 114.  
— Christina, 13, 16, 18, 114.  
Bonnemann, Hans Jensen, Sogne- og Sædedegn, 14, 114.  
— Jens Henrik Hansen, Mølle ejer, 115.  
Borch, Konsumptionsforpagter, 20.  
— Anders, Købmand, 19, 20, 22.  
Borckhorst, Dorothea Birgitte, 112.  
Borgen, Anne Elisabeth Sophie, 77.  
— Benedicte, 78.  
— Hermandine Christiane, 78.  
— Jens Andreas, Købmand, 78.  
— Marcine Frederikke Nicoline, 78.  
— Marcus Clausen, Sognepræst, 77.  
— Sophie Margrethe, 77.  
— S. V. R., Godsforvalter, 75, 76, 77.  
— Vilhelmine Charlotte Antoinette, 78.  
Boss, Gaardejer, 70.  
Brabrand, Matthias Daniel, Købmand og Hotelejer, 61.  
Brandt, Ludovika Madea, 39.  
— Mads Christian, Proprietær, 39.  
Brazul-Bruschkofskaja, Julija Kapitonowna, 107.  
Bricka, C. F. Forfatter, 91.  
de Brinck-Seidelin, Konferensraad, 50.  
Brorsen, Hans Christian, Maskinmester, 37.  
— Vilhelmine Nathalia Quaade, Barn, 37.  
Bruhn, Modehandler, 53.  
v. Brømsen, Hans, Løjtnant, 7.  
— Johan Christoph Hinrich, Kammerherre, 7.  
— Marquard, Landraad, 6.  
Buchwald, Eline, 104.  
Buntzen, Johan Emil, Læge, 105.  
— Josias, Gravør, 105.  
Burchard, Henriette Louise, 97, 101.  
Busch, Ingeborg, 30.  
Bylling, Anna 80.

- Bülow, Præst, 79.  
Børresen, Kirstine, 101.  
Bøttern, Konsul, 62.
- Calmar, Mette Marie Jensen, 75.  
Carlsen, Johan, Husmand, 33.  
Carstens, Løjtnant, 63.  
Cathrine, gift Nielsen, 79.  
Catharine Charlotte Louise, gift Frandsen, 111.  
Cederhjelm, Robert Montgomery, Godsejer, 95.  
— Sofie Montgomery, 95.
- Cederschjöld, Elisa Mathilda Cordelia, Barn, 95.  
— George Louis, Groshandlære, 95.  
— Gustafva Anna Julia Frederikke Gabriella, 95.  
— Rudolf Uranius, Kammerherre, 89, 95.  
— Steffan Frederik Robert Pehr, Kammerherre, Generaltold-  
direktør, 94, 95.  
— Steffan Henrik, Groshandlære, 95.
- Christensdatter, Karen, 23.  
— Maren, 23.
- Christensen, Ane Serine, 38.  
— Anna, 25.  
— Jens Peter Kaastrup, Landmand, 55.  
— Karen Marie Antoinette, 102.  
— Karen Sofie, 23.  
— Lars, Husmand, 23.  
— Magdalene Christiane, 102.  
— Maren Kirstine Elisabeth, 111.  
— Peter, Bødker, 9.  
— Peter, Hestehandler, 25.  
— Rasmus, Smedemester, 27.
- Christian, Kong Christian den 8de, 61.  
Christiansen, Ida Elise Marie, 39.  
Christophersen, Ketty Doris Wätzold, 94.  
Clausdatter, Cathrine, 75, 79.  
Clausen, Cecilie Margaretha, 80.  
— Claus, Parcellist, 18, 73.
- Cramer, Anna Karla Mathilde Ulrikka, 34.  
— Heinrich Robert, Nodetrykker, 34.
- Dahl, Marie Elisabeth, 99.  
Danielsen, Anna Augusta, 114.  
Deckmont, Janet, 99.  
Ditzel, N., Købmand, 22.  
Dyrlund, Marie, 101.  
Dørge, Georg, 70.  
— Hansine Louise, 70.

- Efvermann, Anna Christina Catharina, 95.  
Elmquist, Skomagermester, 78.  
— Othilia, 78.  
Eriksen, Jens, Landmand, 112.  
— Jens Frederik, Rejseinspektør, 112.  
Esmann, Dr. med., 70.  
— August Frederik, Apoteker, 99.  
— Augusta, 112.  
— Edvard Ferdinand, Etatsraad, Grosserer, 99.
- Faber, Grosserer, 64, 67.  
— Albrecht Christian Hinrich Quade, Grosserer, 98.  
— Caroline, Barn, 99.  
— Didrica Johanne Josephine, 99.  
— Harald Scipio Camillo, Barn, 99.  
— Ida Helene Marie, 98, 105.  
— Ingeborg Andrea, 99.  
— Johan Valdemar, Generalkonsul, 99.  
— Lauritz Nikolaj, Boghandler, Bøgetrykker, Redaktør, 98.  
— Lauritz Nikolaj, Grosserer, 98, 107.  
— Marie Charlotte, 99.  
— Mauritz Trap Friis, Grosserer, 97, 98.  
— Thyra, 107.
- Falbe, Christiane Louise Georgine, 91.  
Florander, Mejeribestyrer, 37.  
Foght, Ida Ovine, 105.  
Franck, Catharina Elisabeth, 10.  
— Juliane Caroline Frederikke, 98.  
Frandsen, Bertha Marie, 111.  
— Hans Peter, Husejer, 111.  
Frantzen, Johanne, 18, 21.  
— Mette, Møllerske, 21.  
— Søren, Kroejær, 21.  
— Søren, Møller, Gaardmand, 21.
- Frederik VI, Konge af Danmark, 86.  
Frederik Jørgen, Stedsøn af Forpagter Claus Hinrich Qvade, 20.  
Frigast, Købmand, 62.  
Friis, Forpagter, 53.  
— Erik, Sognepræst, 98.  
— Ida, 98.  
— Ida Sophie Birgitte, 98.  
— Johanne Margrethe, Præsteenke, 98.  
— Mauritz Trap, Sognepræst, 98.
- Frijs, Frederik Carl Kragh Juel Wind, Lensgreve, 45, 72.  
Fritzen, Else Dagmar, 34.  
— Søren, Detailhandler, 34.  
Fritz-Rasmussen, Boie, Købmand, 65.

- Galten, Købmand, 58.  
Gamél, Henriette Pauline, 102.  
Gath, Christine Jentomine, Enke, Væverske, 23.  
v. Geltingen, Baron, 73.  
Gerritz, Gertrud Marie Gerhardsdatter, 77.  
Goldschmidt, Carl Hilius Isak, Skibsmægler, 30.  
— Ella, 30.  
Grüner, Olga Johanne Catharina, 31.  
— Stifter af Grüners Handelsakademi, 65.  
Grønbech, Anders Christian Jakob Svend, Professor, 110.  
— Nikolette, 110.  
Grønnegaard, Jens Peter, Søkaptajn, 111.  
— Karen Martine, 111.  
Gudmundsen, Sognepræst, 48.  
Gædecken, Alma, 105.  
— Anna Marie, 105.  
— Axel, Købmand, 105.  
— Emil Optatus, Grosserer, 97, 104.  
— Emma, 105.  
— Fanny Augusta, 104.  
— Harriet Louise, 105.  
— Herman, Barn, 104.  
— Johan Friederich, Glarmester, 104.  
— Oscar, Barn, 104.  
— Valdemar Emil, Grosserer, 105.
- Haartzten, Engel Magdalene, 21.  
Hahn, Enkefrue, 66.  
— Krigsraad, Distriktslæge, 66.  
Hald, Cathrine Søltoft, 78.  
— Marie Regine Christine, 78.  
— Peter Tetens, Stiftsprovst, 78.  
Hammer, Johanne Frederikke, 112.  
Hansdatter, Anna, 22.  
— Dorthea, 75, 82.  
— Karen, 27.  
— Maria, 115.
- Hansen, Forpagter, 56.  
— Forpagter, Ulriksdal, 68.  
— Herredsfoged, 76.  
— Adriane Sybrande, 18.  
— Anders, fhv. Gaardejer, Rentier, 37.  
— Anders Eriksen, Skolelærer, 40.  
— Anna, 24, 48.  
— Asmus, 82.  
— Christian, Barn, 80.  
— Christian, Parcellist, 80.

- Christian, Sømmand, 80.
- Ellen, 25.
- Emilie Bertha Marie, 25.
- Florentine H. Eleonora Sophie, 30.
- Fr. V., Kancelliraad, 15.
- Gerhard, Mølleej, 80.
- Hans, Barn, 80.
- Hans, Godsforvalter, Forpagter, 101.
- Helena Maria, Barn, 80.
- Henrik, Høker og Bager, 80.
- Jørgen, Brygger, 45.
- Jørgen, Møller, 79.
- Jørgen, Urmager, 80.
- Lars, Cigarfabrikant, 39.
- Lars, Gaardmand, 23.
- Maren, 57.
- Maren, Barn, 50.
- Maren Kirstine, 37.
- Marie Lovise, 23.
- Niels, 83.
- Ole, Sognefoged, 28.
- Peter, Møller, 80.
- Hanstedt, Christian Hanssen, Købmand, 97.
  - Metta Helena Maria, 84, 97, 113.
- Hartmann, Mejeriejer, 68.
- Hartvig, Johanne Vilhelmine Marie, 54.
- Hasselbalch, Forpagter, 68.
- Hauberg, Otto, Apoteker, 105.
- Heller, Caroline Petrea, 105.
- Helleesen, Dorthe, 115.
- Helm-Petersen, Søren Frederik, Justitsraad, Boghandler, 99.
- Hemmeshøj, Kontorist, 106.
- Henningsen, Sophie Christine, 77.
- Hilarius-Kalkau, Harald Axel, Oberstløjtnant, 93.
  - Karen Estrid, 93.
- Hirschnach, Christian, Mejeriforpagter, 13, 19, 114.
- Holm, Christian, Sognepræst, 47, 49.
  - Dorthea, 10.
  - Eggert Andreas, Proprietær, 47, 49.
  - Erik Johan Quaade, Barn, 108.
  - Hans Lauritz Magdalous, Kontreadmiral, 93.
  - Martha Kirstine, 76.
  - Poul Ove Quaade, Barn, 108.
  - Regine Laura Maja Ernesta, 93.
  - Valdemar Julius, Ingeniør, 107.
  - Valdemar Vigelius, Maskinmester, 108.
  - Vilhelmine Marie, 111.

- Holsten, Sophie Magdalene, Baronesse, 93.  
Hughes, F. W., Faarekonge, 58.  
Høeg, Hans Adolf, Urtekræmmer, 22.  
Høegh, Anne Elisabeth Sophie, 77.  
— Erik Jakobsen, Proprietær, 77.  
Høfeldt, C. M., Købmand 22.  
Højer, Elisabeth Sophie, 26.
- Ifversen, Andreas Hegelund, Skrædermester, 77.  
— Peter, Møller, 77.  
Intze, Enke efter en Høker, 22.  
Iversen, Skovrider, 101.  
— Ellen, 101.  
— Jørgen, Møller, 78.
- Jakobsen, Hans, Kusk, Arvefæster, 82.  
Jensdatter, Maren Marie, 22, 27.  
— Mette, 82.
- Jensen, Landinspektør, Justitsraad, 56.  
— Anna Dorothea, 81.  
— Hans, Gaardmand, 24.  
— I. C., Købmand, 50.  
— Jens Daniel, Portner, 55.  
— Johanne Marie Augusta, 36.  
— Jørgen, Gaardmand, 81.  
— Karen Kirstine, 27.  
— Karen Marie, 38.  
— Magdalene, 112.  
— Margrethe, 13.  
— Marie Emilie, 80.  
— Niels, Skovfoged, 38.  
— Ove Emil, Vognmand, 36.  
— Peter, Boelsmand, 81.  
— Peter, Forpagter og Vognmand, 36.  
— Viggo Christian, Vandkur- og Lysbadeanstalt, 55.
- Jersin, Forpagter, 53.  
Jessen, Anna, 12.  
— Claus, Mejeriforpagter, Selvejer, 12.
- Johansen, Emma Maja, Barn, 33.  
— Niels, Formand, 33.  
— Oda, Barn, 33.
- Junior, Brødrene, 61.  
Jørgensdatter, Heilche Maria, 80.  
Jørgensen, Aksel Marius, Arkitekt, Bryggeriejer, 57.  
— Ane Marie, 49.  
— Anna Marie, 33.  
— Christen, Husmand, 23.

- Christian, Bryggeriejer, Tømrermester, 57.
- Gunder, Barn, 57.
- Inge Lis, Barn, 57.
- Jens Peter, Gaardejer, 70.
- Julius F., Grosserer, 111.
- Jørgen, Godsejer, 46, 47, 50.
- Laura Kirstine, 70.
- Poul Christian, Barn, 57.

Kaastrup, Caroline Marie, 55.

Kabell, Peter Alfred, Proprietær, 104.

- Peter Christophersen, Boghandler, Proprietær, 104.

Kall, Toldkrydsassistent, 37.

- Nathalia Sophia, 37.

Kaysen, Asmus, Mejeriforpagter, 74, 113.

- Christian August, 74.
- Johan, Mejeriforpagter, Proprietær, 14, 113.
- Margrethe Sophie, 14, 74, 114.

Kidde, Geert, Mølleforpagter, 76.

Kiel, Christian, Gartner, 16.

- Claus Hinrich, Hollænder, 10.
- Hinrich Friedrich, Vævemester, 10.

Kirketerp, Eduard Carl, Officer, 102.

- Rasmus Valdemar, Grosserer, 102.

Kjær, Erik Johan Andreas, Bankdirektør, 71.

- Erik Vilhjelms, Forpagter, 54, 71.
- Eva Susanne, 71.
- Grete Elisabet, 71.
- Sven Vilhjelms, 71.

Klein, Direktør, 54.

Klingfeldt, Charlotte Elisabeth, 89.

Knuth, Christoffer Adam Vilhelm, Greve, 94.

- Frederik Marcus, Lensgreve, 61.
- Minna Sophie Louise, Comtesse, 94.

Kolund, Købmand, 106.

Korke, Anna Marie, 17.

Kornerup, Jørgen, Manufakturgrosserer, 36.

Kracke, Brødre, Sukkerfabrikere, 105.

- Nikolaj Christian, Etatsraad, Grosserer, 98, 105, 106.

Krag, Margrethe Vilhelmine, 111.

Kristensen, Niels, Husmand, 27.

- Pauline Rosaline, 109.
- Rasmus, Maskinassistent, 109.

Kruse, Jørgine, 71.

Krüger, Amalie Petrea, 54.

- Josva From, Godsekspeditor, 54.

Kuhn, Flora Arabella Christine, 105.

- John Jacob, Plantageejer, 105.  
Kühl, Elsabe Catharina Hedewig, 14, 16.  
— Hinrich Jochum, Mejeriforpagter, 16.  
Køhler, Juliane Francisca, 105.  
Kølle, gift Jørgensen, 46.  
— Fuldmægtig, 61.  
— Ditlev Leonard, Købmand, 60.  
-- Theodor, Handelslærling, 61.
- Lage, C. L., Kontorchef, 112.  
— Henning Edvard Christian, Godsejer, 112.  
Lagoni, Købmand, kgl. Agent, 66.  
Landee, Theodora Thora, 108.  
Lange, Hans Hinrich, Hattemager og Købmand, 64.  
-- Jens, Købmand, 60, 64.  
-- Magnus, Urmager,, 64.  
-- Susanne (Sanne) Elisabeth, 49, 64.  
Langen, Helena Maria, 97.  
Langhaus, Anna Maria Elisabeth, 10.  
Langstrup, Jens Petersen, Smørgrosserer, 101.  
Lantz, Anna Maria, 10.  
Larring, Ejnar Ove, Prokurist, 108.  
— Grethe, Barn, 108.  
— Ilse, Barn, 108.  
— Otto Valdemar Frederik, Kontorchef, 108.  
Larsdatter, Bente Marie, 22, 29.  
— Johanne, 29.  
Larsen, Anders, Gaardmand, 22, 23, 40.  
— Ane Kathrine, 32.  
— Barthold, Sognepræst, 74, 75.  
— Gerhardine Larsine Mette Margrethe, 76.  
-- Jens, Fabrikant, 98.  
— Niels, Brænderibestyrer, 78.  
— Niels Peter, Gaardmand, 23.  
— Sophie Margrethe, 98.  
— Stine, 33.  
Laursen, Rasmus, Proprietær, 76.  
Lerche, Ille Ottilie Vilhelmine, Baronesse, 94.  
Leth, Kaptajnløjtnant, 86.  
Liisberg-Larsen, Carl Christian Quaade, Barn, 35.  
— Christian Peter Jens Julius, fhv. Hotelejer, 35.  
Lind, Engelbrecht Gabrielsen, Katuntrykkersvend, 76.  
— Hedvig, 76.  
Loell, Forpagter, 36.  
Lorenzen, Anna Birgitta, 8.  
— Herman, Købmand, 8.  
Lorentzen, Carl, Professor, Dr. med., 66.



- Lund, Peter, Sogneraadsformand, 47.  
v. Lüttichau, Frue, 15.  
— Frederik Christian Tønne, Kaptajn, Godsejer, 13.  
— Hans Helmuth, Stamhusbesidder, 13, 15.
- Mackeprang, Forpagter paa Knuthenlund, 53.  
— Forpagter paa Nakkebølle, 54.  
— Forpagter paa Vilhelmsborg, 53.
- Madsen, Ane, 30.  
— Ane Marie, 32.  
— Camilla Quaade, 103.  
— Ejnar Quaade, Kunstmaler, 103.  
— Frederik Christian, Tekstilfabrikant, 102.  
— Juliane Sofie, 25.  
— Kristen, Gaardejer, 32.  
— Lars, Gaardmand, 29.  
— Margrethe Quaade, 103.
- Malus, Henricus, Ridder, 3.
- Mannertz, Dorthea, 12.
- Margaretha Kirstina, gift Kaysen, 114.
- Markussen, Markus, Opsynsbetjent, 32.  
— Sørine Nikoline Marie, 32.
- Martinsen, Caroline Vilhelmine Mathilde, 109.
- Maslen, Henry, Brygger, 99.  
-- Louise, 99.
- Meincke, Forpagter, 54.
- Mejlsby, Elisabeth, 31.
- Melbye, Carl Julius, Urtekræmmer, 102.  
— Peter Emil, Købmand, Konsul, 102.
- Martins, Muremester, 61.
- Meyer-Johansen, Lærer, 25.  
— Thormod Michael, Repræsentant, 25.
- Mogensen, Anders, Musiker, 25.  
-- Anders Christian Julius, Repræsentant, 25.  
-- Anna, 25.  
— Ellen, 25.  
-- Frantz Ludvig Quaade, Politibetjent, 25.  
-- Hans Peter, Grosserer, Repræsentant, 25.
- Moltke, Th., Skoleindehaverske, 93.
- Morthorst, Augusta Catharina Magdalene, 52.  
— Johan, Møller og Gæstgiver, 84.  
-- Magdalene Margaretha, 14, 84.  
-- Margarethe Catharina, 97.  
— Marx, Erbpächter, 52.
- Munck, Elisabeth Kathrine, 106.  
--- Maren, 9.
- Myhre, Erasmine Frederikke, 26.

- Müller, Anne Birgitte, 98, 107.  
— Carl Gustav, Oberst, 98.
- Møller, Anna, 26.  
— Christine Magdalene, 102.  
— Dines Pontoppidan, Møller, 103.  
— Ernestina Emilie, 105.  
— Hans, Købmand, 26.  
— Inger Witt, 26.  
— Peter, Møller, 21.  
— Rogert Conradin, Etatsraad, 26.  
— Sophia Maria Elisabeth, 8.
- Nielsdatter, Maren, 23.  
— Margrethe, 102.
- Nielsen, Forpagter, 68.  
— Konsul, 62, 65.  
— Købmand, 65, 67.  
— Sognepræst, 48.  
— Anna, 59.  
— Bolette, 49, 59.  
— Claus, Parcellist, 79.  
— Ib, Brændevinsbrænder, 59.  
— Jens, Gaardejer, 36.  
— Jens Peter, Husejer, 27.  
— Lars Peter, Brænderibestyrer, Mølleforpagter, 78.  
— Niels, Husmand, 27.  
— Ole, Hus- og Tækkemand, 27.
- Nissen, Christian August, Handelsagent, 43.  
— Christian Ditlev, Underkancellist, 42.  
— Frederikke, 43.  
— Ida Claudine Augusta Lucia, 43.  
— Karl Frederik, Chablongraf, 43.  
— Nikolaj, Byfoged, 42.  
— Nikoline, Barn, 43.  
— Thora Karoline Vilhelmine, 43.
- Nordenfeldt, Cecilia, 95.
- Nordstrøm, Maria Catharina Lovisa, 95.
- Norgreen, Augusta Marie Magdalene, Barn, 44.  
— Johan Isachsen, Skomagermester, 42, 44.  
— Johanne Sofie Frederikke, Barn, 44.
- Nyholm, Godsejer, 53.
- Oldenburg, Joh. Thiel, 10.
- Olstdatter, Johanne Marie, 27.
- Olsen, Jens Peter, Overportør, 34.  
— Johan Frederik, Blikkenslagermester, 70.  
— Oline Sofie, 34.

- Othilia Franziska, 70.
- Omøe, Anna Marie Christence, 30.
  - Peter Joachim, Proprietær, 30.
- Pepin, Frue, gift Faber, 99.
- Peters, Anna Dorothea, 81.
- Petersdatter, Ane, 24.
  - Ane Marie, 23.
  - Cecilie, 103.
  - Else, 9.
  - Gjertrud, 9.
  - Marie, 27.
- Petersen, Anna, 36.
  - (Navneforandring til Barner), Anna Margrethe, 26.
  - Anna Marie, 102.
  - Anna Sophie, 99.
  - Bahne, Mejeriforpagter, 72.
  - Camilla, 97, 101.
  - Cathrine Margrethe, 80.
  - Christian, Sognepræst, 26.
  - Dagmar Marie Regine, 35.
  - Hans Peter, Snedker, 37.
  - Harald, Købmand, 39.
  - Helle, 115.
  - Jens, Gaardmand, 27.
  - Johanne Marie, 36.
  - Jørgen, Konditor, 99.
  - Kirstine, 78.
  - Kirstine Sophie, 75, 81.
  - Marie, 32.
  - Ole, Møller, 21.
  - Peter, Mejeriforpagter, Proprietær, 8, 13, 15.
  - Thorvald, Købmand, 60.
- Philipsen, Marie Dorothea, 110.
- Ploug, Carl, Digter, 30.
- Poulsen, Anna, 59.
  - Christen Bech, Fyrmester, 38.
  - Elna Klara Kathrina, 38.
- Powitz, Amalie, 103.
  - Heinrich, Hofraad, 103.
- Pump, Elisabeth Dorothea, 9.
  - Johan Hartwig, 9.
- Quaade, Aage Cramer, Barn, 34.
  - Adda Karen, Barn, 33.
  - Agnes Franziska, 25.
  - Albrecht Christian Hinrich, Fuldmægtig, 84, 96, 112, 113.

- Alex Knud Orla, Dækskonstabel, 109.
- Alma Laura Eleonora, 102.
- Anders Emil, Proprietær, Kreaturhandler, 29.
- Anna Elisabeth, 107.
- Anna Elise, 26.
- Anna Kathrine Margrethe, 36.
- Anna Margaretha, Barn, Datter af A. D. Q., 84.
- Anna Margaretha, Barn, Datter af H. B. Q., 81.
- Anna Margrethe, 74, 75, 85.
- Anna Sofie, 33.
- Asmus Didrich, Mejeriforpagter, Mølleforpagter, 74, 75, 76.
- Astrid Cathrine, 33.
- August Didrich, Pensionær (Mejeriforpagter), 4, 14, 72, 83.
- Augusta Carolina Adolphine, 89, 95.
- Bente, Barn, 31.
- Camillo, Landmand, 103.
- Carl August, Handelsmedhjælper, 85, 112.
- Carl Christian, Proprietær, 24.
- Carl Christian Vilhelm, Landmand, 35.
- Carl Frederik (Fritz) Martin, Sømand, 97, 104.
- Cathrine Marie, 81.
- Christian, Barn, 40.
- Christian Valeur, Grosserer, 106.
- Christian August Didrich, Skibsfører, Grosserer, 97, 100.
- Christian Fritz Charles Peter, Kammerherre, 92.
- Christian Valeur, Barn, 108.
- Christian Valeur, Grosserer, 106.
- Christian Vilhelm, 40.
- Christiane Hansine Nicoline, 97, 104.
- Christine Marie, 75, 77.
- Claus Henrik, Barn, 93.
- Claus Hinrich, Barn, Søn af A. D. Q., 84, 85.
- Claus Hinrich, Barn, Søn af C. Albr. Q., 18.
- Claus Hinrich, Barn, Søn af G. F. Q., 74, 75.
- Conny, 108.
- Cordelia Augusta Louise Magdalene Charlotte, 89, 94.
- Dagmar, 102.
- Didricha Friedericha Augusta, 98, 111.
- Dorthea Cathrina, 14, 113.
- Edith Ruth, 38.
- Edvard Ove, Portør, 34.
- Ejnar Christian, Cigarhandler, 39.
- Ejnar Valeur, Sognepræst, 109.
- Ejvind, Barn, 38.
- Ejvind, August, Barn, 38.
- Elisabeth Margrethe, 94.
- Elisabeth Marie, 14, 114.

- Ellen, Barn, 40.
- Ellen Agathe, Barn, 110.
- Ellen Henriette, 33.
- Ellen Valeur, 110.
- Else Mary, 32.
- Else Ruth Elise, 39.
- Else Vilhelmine, Barn, 109.
- Elvine Kristiane, Barn, 34.
- Erik Holger Christian, Barn, 109.
- Ernst Emanuel, Barn, 38.
- Fedora, 26.
- Flemming, Barn, 31.
- Frantz Ludvig, Proprietær, 22, 23.
- Frederik Ferdinand, Postbud, 32.
- George Joachim Grootschilling, Minister, 89, 92.
- Gerda Rosalie, Barn, 109.
- Gerhard Anton, Barn, Søn af A. D. Q., 84, 96.
- Gerhard Bahne, Møllersvend, 81.
- Gerhard Friedrich, Pensionær (Mejeriforpagter), 4, 14, 18, 72, 83.
- Grethe Kathrine, Barn, 33.
- Gudrun Elise, Barn, 110.
- Hanne Sofie, 24.
- Hanne Sofie, gift Mogensen, 25.
- Hans Christian, Møller, 75, 81.
- Hans Michael Vilhelm, Disponent, 35.
- Hans Peter, Proprietær, 24, 25.
- Hans Peter Lauritz, Barn, 40.
- Hans Peter Lauritz, Proprietær, 39.
- Harald Vilhelm, Overassistent, 34.
- Helene Charlotte Henriette, Barn, 97, 104.
- Helene Marie, 32.
- Henriette Emilie, 22, 23, 40.
- Henriette Stampe, Barn, 108.
- Henry Valdemar, 109.
- Henry Vilhelm, Barbermedhjælper, 38.
- Hinrich Bahne, Møllelejer, 75, 78.
- Holger Valeur, Vinhandler, 108.
- Ida Lucia, 14, 42, 82.
- Inge Iraida, 107.
- Inge Marie, Barn, 40.
- Ingeborg Johanne Kathrine, 35.
- Inger Margrethe Bjørna, 32.
- Jens Johannes, Pakhusformand, 30.
- Jochum Philip, Smedemester, 22, 27.
- Johan Anders Valeur, Barn, 110.
- Johan Didrich, Grosserer, 84, 85, 100, 105, 113.
- Johan Poul, Handelsdirektør, 107.

- Johanne Caroline, 27.
- Johanne Marie, 35.
- Johanne Marie, gift Jensen, 36.
- Johannes, Handelslærling, 26.
- Johannes Peter Lorentz, Grosserer, 97, 105.
- Johannes Valdemar Albrecht, Barn, 97, 104.
- John Vilhelm, Kømmis, 39.
- Jørgen, Barn, Søn af H. V. Q., 35.
- Jørgen, Barn, Søn af K. M. Q., 33.
- Kirsten, 31.
- Kristen Martin, Formand, 32.
- Kristian Vilhelm, Læge, 30.
- Lauritz, Barn, 40.
- Lilli Poula Sofie, 34.
- Lilly Rigmor Marie, 38.
- Louis Magnus Johan Christian Carl, Officer, 89, 95.
- Louise Ella Augusta Fanny Caroline, 93.
- Louise Gustave Adelheid, 89, 94.
- Ludvig, Købmand, 26.
- Margrethe Charlotte, 85, 97, 112, 113.
- Margrethe Sophie, 79, 81.
- Margrethe Sophie, Barn, 82.
- Maria Magdalena Margaretha, 97, 98.
- Martin August, Barn, 37.
- Martin Vilhelm, Barber, 37.
- Mauritze Cordelia Louise, 98, 112.
- Mogens, Barn, Søn af E. O. Q., 34.
- Mogens, Barn, Søn af M. V. Q., 38.
- Mogens, Skolediscipel, 31.
- Moritz Olfert Heinrich, Barn, 97, 110.
- Niels Henrik, Boelsmand, 27.
- Oda Hansine Christine, Barn, 35.
- Ole Herman, Søofficer, 31.
- Olga Marie Augusta, 101.
- Ove, Repræsentant, 108.
- Peter Christian, Møllejer, 75, 76.
- Peter Friedrich, Generalmajor, 3, 84, 86.
- Poul, Sekretær i Finansministeriet, 93.
- Poul Christian Ejnar Valeur, Barn, 110.
- Poul Ludvig, Postbud, 34.
- Poul Oluf, Barn, 34.
- Povl Edvard, Barn, 33.
- Svend Knud Valdemar, 33.
- Søren Emil, Manufakturhandler, 32.
- Tatjana, 107.
- Thora Vilhelmine Augusta, 37.
- Torben, Barn, 31.

- Ulla Marie Frederikke, 34.
- Vilhelm August, Barn, 40.
- Vilhelm August, Forpagter, 20, 22, 28.
- Vilhelm Valdemar, Grosserer, 38.

**Quade, Agneta Sophie-Louise, Barn, 9.**

- Anna Elisabeth, Barn, 9.
- Anna Margrethe Hinrichgitta, Barn, 8.
- Birgitta Friederica, 8.
- Carl Albrecht, Barn, 8.
- Carl Albrecht, Pensionær og Købmand, 4, 6, 11, 12.
- Claus Hinrich, Pensionær, Selvejer, 4, 7, 8, 11.
- Claus Ludvig Zacharias, Mejeriforpagter, 10.
- Dorothea Henriette, 10.
- Friederich Conrad, Gartner, 9.
- Georg Friedrich Wilhelm, Mejeriforpagter, 10.
- Hans Christoph Hinrich, Pensionær, 7, 9.
- Hans Hinrich, Kromand, 10.
- Johan Vølcker, Gartner, 8.
- Johan Wilhelm, Hustømrer, 10.
- Labora Christina, 10.
- Magdalena Elsabe, 10.
- Magdalene Johanne, 10.
- Maria Magdalena, Barn, 8.
- Peter, Ridder, 3.
- Rudolf, Dommer, 3.
- Sophia Margaretha Vilhelmine, 10.

**Qvade, et dødfødt Pigebarn, Fader: Carl Albrecht Q., 19.**

- et dødfødt Pigebarn, Fader: Carl Anton Qvade, 64.
- et dødfødt Pigebarn, Fader: Carl Anton Qvade, 68.
- Anna Caroline Hansine Dorthea, 59.
- Anna Margrethe Elisabeth 18, 19.
- Anne Elisabeth (Lise) Marie, 49, 66.
- Annie Jensine Petra Antonia Louise, 70.
- Carl Albrecht, Mejeriforpagter, 4, 13, 14.
- Carl Anton, Agent, 43, 49, 55, 58, 60, 65, 67.
- Carl Anton Frederik, Landmand, 70.
- Carl August Heinrich Rudolf, Forvalter, 55.
- Carl Christian, 22, 40.
- Carl Frederik, 42, 44.
- Carl Johannes, Købmand, 66.
- Carl Ludvig, Proprietær, 15, 16, 18, 43, 45, 71.
- Carl Ulrich, Handelsebetjent, 22.
- Caroline Albertine, 42, 44.
- Caroline Augusta, 55.
- Caroline Irene, 49, 58, 61.

- Caroline Louise Dorthea, 64.
  - Christian Albrecht, Skovrider, 49, 50.
  - Christian Ludvig, Forpagter, 53.
  - Christiane Boisine, 60.
  - Christiane Elisabeth, Barn, 22, 40.
  - Christiane Frederikke Claudine, Modehandlerinde, 56.
  - Christine Dorothea Lucie, Barn, 18, 44.
  - Claus Hinrich, Forpagter, 18, 19.
  - Eggert Axel Valdemar, Forvalter, 56.
  - Elisabeth Cathrine Hedvig, Barn, 42.
  - Elisabeth Cathrine Hedvig, g. Nordgreen, 42, 44.
  - Elise (Lise) Henriette, Modehandlerinde, 47, 55, 56.
  - Gerda, 54.
  - Hans Wiinholt, Forpagter, 53.
  - Hansine Susanne Elisabeth, 70.
  - Harald Rudolf, 57.
  - Henrik Anton, Forpagter, 64, 68.
  - Hinrich Christian, 18.
  - Ida Lucie, 42, 44.
  - Inga, 54.
  - Jochum Friedrich, Urtekræmmer, 18, 41, 82, 85.
  - Johan Wiinholt, Forvalter, 54.
  - Johanne Elisabeth, 66.
  - Julie Elise, 55.
  - Louise Dorthea, Barn, 49, 60.
  - Louise Dorthea Charlotte Augusta, 53.
  - Margrethe, 57.
  - Maria Catharina Hedvig, 18, 41.
  - Marie Sofie, 42, 44.
  - Marie Sofie, Barn, 42, 44.
  - Peter Outzen, Guldsmed, 49, 58.
  - Sophie Frederikke Amalie, Husbestyrerinde, 15, 18, 71.
  - Søren, Barn, 22, 40.
  - Thyra, 71.
- Rask, Hans Christian, Sognepræst, 26.
- Mathilde Marie, 26.
- Rasmusdatter, Karen, 13, 114.
- Karen, gift Bonne, 13, 114.
- Rasmusen, Hans Gunnarsen, Konsul, 71.
- Hans Qvade, 71.
  - Thorvald Julius Emil, Direktør, 71.
- Rasmussen, Ane Jensine, 70.
- Anna Marie, 39.
  - Christian Sofus, Murer, 109.
  - Fritz, Købmand, 64.
  - Ingeborg Eleonora Marie, 109.



- Marie, 30.  
— Ole, Proprietær, 30.  
Rathlev, Friedrich, Købmand, 96.  
Raupach, Haagen Julius Hagen, Købmand, 111.  
— Julie Elisabeth, 111.  
— Niels Lorentz, Brygger, 111.  
Reventlow, Greve, 52.  
Richardt, Poul Johannes, Købmand, 105.  
Richers, Maria, 13.  
Rosenørn Lehn, Lehnsbaron, 53.  
  
Sabine, gift Kiel (eller Kühl), 16.  
Saxesen, C., Regimentskvartermester, 73, 83.  
Schalburg, Johan Hardwig, 83.  
Schimmelmann, Greve, 76.  
Schlötz, Hans Olaf Otto Theodor, Bryggeridirektør, 105.  
— Julius August, Isenkræmmer, 105.  
Schjørring, Ella Quaade, 102.  
— Kaj Quaade, Grosserer, 102.  
— Kamma Quaade, 102.  
— Niels Anton Søren, Grosserer, 102.  
— Søren Sørensen, Brændevinsbrænder, 102.  
Schmidt, Alexander, Postbud, 33.  
— Folmer Quaade, 33.  
— Hans Peter, Skomagermester, 33.  
— Sytte Quaade, Barn, 33.  
Schneider, Anna Margrethe, 108.  
Schrøder-Nielsen, Købmand, 59.  
Schytte, Anders, Hestehandler, 30.  
— Anna Sophie, 29.  
Segelcke, Professor, 56.  
Selby, Caroline, Baronesse, 89, 91.  
— Caroline Amalie, Baronesse, 89, 91, 92.  
— Charles Borre, Baron, Gesandt, 91.  
Severin, Hans Jakob, Kaptajn og Regimentsskriver, 112.  
— Louise Augusta, 112.  
— Ludvig Valdemar, Etatsraad, 98, 112.  
— Marie Dorothea, 112.  
Seyffardt, Catharina Sophia, 8.  
Siebmacher, Forfatter, 3.  
Sillardt, Maren, 37.  
Smith, Anne, 83.  
— Augusta Lucie, 18, 41, 82.  
— Carl Friedrich, Barn, 83.  
— Maria Dorothea, 82.  
— Otto Carl, Barn, 83.  
— Rasmus, Overkonsumptionsbetjent, 14, 19, 42, 82.

- Solonina, Ilija Konstantinovitsch, Statsraad, 107.  
— Xenia Ilinitchnaja, 107.
- Stallknecht, Anna, 113.
- Stampe, Proprietær, 56.
- Steenberg, Esther, 108.  
— Oscar Andreas, Isenkræmmer, 108.
- Steenholt, Gregers, Urtekræmmer, 41.
- Steffen, Jac. Peter, 10.  
— Johanne Carolina Henriette, 10.
- Storch, Købmand, 26.
- Strubberg, Augusta Charlotte Amalie, 49, 52.  
— Christian Carl Heinrich, Skovrider, 52.
- Stæhr, Grosserer, 100.  
— Ellen Quaade, 37.  
— Georg Frederik, Gaardejer, 36.  
— Inger Quaade, 37.  
— Peter Martin Rasmussen, Gaardejer, 36.  
— Volmer Quaade, Landmand, 37.
- Sucker, Bygmester, 103.  
— Carola, 103.
- Suhr, Forpagter, 53.  
— Proprietær paa Fyen, 54.  
— Ditlev Abraham, Proprietær, 50.  
— Frederik Bernt, Proprietær, 47, 49, 50.  
— Friedrich Berntsen, Provst, 50.
- Sundius, Johannes, Sognepræst, 14.  
— Metta Margretha, 14.
- Svendsen, Anna Elisabeth, 104.  
— Peter, Farver, 78.  
— Poul Didrich, Farver, 78.
- Svitzer, Godsejer, 54.
- Sølling, Mette Regine, 50.
- Søndergaard, Karen, 65.
- Sørensdatter, Ane Marie, 23.  
— Karen, 27.
- Sørensen, Ane Elisabeth, 75, 76.  
— Ane Kirstine Elisabeth, 31.  
— Georg, Gaardejer, 47.  
— Gregers, Selvejer, 46, 47.  
— Niels Christian Mejlbj, 31.
- Taarning, Hans Erik, Barn, 27.  
— Karl, Gaardejer, 26.
- Tange, Henriette Hansine, 36.
- Thaulow, Hans Andersen, Tømrermester, 35.  
— Maren Sofie, 35.
- Thomesen, Thomas, Forpagter, Kaptajn i Militzen, 114.

- Thomsen, Skovrider, 51.  
Thorn, Engeline Margrethe, 102.  
Thorsen, Thora, 57.  
Thousig, Carl Martin, Købmand, 65, 66, 67.  
— Niels Søe, Købmand, Møllejejer, 65.  
— Peter, Købmand, 65.  
Thrane, O. M., Købmand, 38.  
Thulstrup, Proprietær, 54.  
Tietgen, 21.  
— Henriette Emilie, 18, 21.  
— Peter Ulrich, Forpagter, 19, 21.  
Timmermann, Guld- og Sølvvarefabrikant, 59.  
Tolderlund, Ida Helene Adelgunde Johanne, 101.  
Tram, Anna, 8.  
-- Anna Margrethe, 13.  
— Christian Albrecht, Kammerraad, 13.  
-- Christian Albrecht, Selvejer, 13.  
--- Claus, 13.  
--- Hans Peter, Godsejer, 13.  
— Hinrich, Mejeriforpagter, 13, 14, 16, 18, 114.  
Trap, Justitsraad, Godsforvalter, 53.  
Truelsen, Catharina Margaretha, 84.  
de Tuxen, Christiane Gustava, 84, 89.  
-- Louis, Admiralitetskommissær, 89.  
Tüxen, Peter, Gæstgiver, 73.  
  
Uriel, Godsejer, 13.  
  
Valentiner, Etatsraad, Godsejer, 68.  
Valeur, Christian Werner, Bryggeriejer, 106.  
— Johannes, Købmand, 106.  
— Kirstine Elisabeth, 97, 106.  
Verdier, Vilhelmine Magdalen, 93.  
Virian, Charles Edvard Ennis, Advokat, 99.  
— Emma Maud Stanley Courtney, 99.  
Vollertzen, August Philip, Hollænder, 18, 41, 73.  
— August Philip Hinrich, Barn, 18.  
— Clas, Mejeriforpagter, 14, 17.  
  
Wackenstein, Susanna Catharina, 9.  
Wagner, 52.  
v. Wasmer, Siemon Carl, Godsejer, 13.  
Wedderkop, W., Kammerherre, 83, 86.  
Wendelboe, Ingeborg Marie, 102.  
Wendelboe-Larsen, Jørgen, Etatsraad, 102.  
Westrup, Guldsmed, 58.  
Wied, Proprietær, 60.

*Den danske Quade - Quade - Qvadeslægt og dens Oprindelse*

---

Wiinholt, Christian Ditlev, Koffardikaptajn, 58.

— Christian Ditlev, Sognepræst, 43, 48.

— Claus Edvard, Overførster, 51.

— Dorthea, 18, 48.

— Hans, Sognepræst, 50.

— Karen Claudine, 43.

Wildenrath, Chr. H., Løjtnant, 15.

Wilhjem, Agnes, 71.

— M., Læge, 60, 71.

Wilson, Jessie, Virtue, 99.

— John, Forlagsboghandler, 99.

Wilsted, Billardholder, 22.

Witt, Emilie, 26.

Wodschou, Frue, 15.

— Just Fr., Godsejer, 15.

Zeuthen, C. F., Urtekræmmer, 58.

