



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

STAMTAVLE
OVER
DEN LØGSTØRSKE SLÆGT
AASTED

UDARBEJDET AF
EIGIL AASTED OG VAGN AASTED

AFSLUTTET 1947

STAMTAVLE
OVER
DEN LØGSTØRSKE SLÆGT
AASTED

UDARBEJDET AF
EIGIL AASTED OG VAGN AASTED

AFSLUTTET 1947

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Indledning	5
Forklaring til Kortet ...	10
Stamfaderen og hans Børn	11
Ældste Linie	19
Anden Linie	43
Tredie Linie	85
Fjerde Linie	90
Yngste Linie	128
Register	139
Tilføjelser og Rettelser	150

INDLEDNING

Ifølge Overleveringen stammer Slægten Aasted fra Landsbyen Aasted i Salling, Familienavnet skulde hidrøre fra Militærtjenesten. I lange Tider var Familien hjemmehørende i Løgstør, hvorfra den efterhaanden har bredt sig ud over hele Landet.

Ogsaa andre end Medlemmer af denne Slægt kan hedde Aasted; men det er heller ikke mærkeligt, eftersom Navnet godt kan være opstaaet mere end en Gang, tilmed findes der flere Byer, som hedder Aasted. Endvidere er en svensk Familie, Åstedt, indvandret hertil, og dens Medlemmer har efterhaanden ændret Familienavnet til Aasted. Ikke heller fandtes der tidligere en Lov, som beskyttede Familienavnene. Ejendommeligt nok er det en udenfor vor Familie, som har ladet Navnet beskytte. Da Navnet begynder med den nordiske Vokal aa har man Besvær med det i Udlandet, hvorfor Medlemmer, der til Stadighed opholder sig der, ofte forandrer Navnet til Austed eller Asted.

Det er ganske naturligt, at Christian Christensen Aasted i Aaret 1783 forlod Skive for at blive Rebslager i Løgstør; thi der var dengang megen Skibsfart paa Løgstør. Sagen er den, at en Sandbarre skiller Aggersund fra Løgstørbredning, saaledes at Skibsladninger dengang maatte lades om i Smaaskibe, der kunde gaa over Barren. I Midten af det nittende Aarhundrede var der ca. 35 Skippere bosiddende i Løgstør. Vel brød i Aaret 1825 Vesterhavet igennem ved Agger, hvorved Løgstørs store Sildefiskeri ophørte; men først i Aaret 1835 sejlede det første Skib gennem Aggerkanal, og der har næppe været ret megen Sejlads den Vej.

Angaaende Sildefiskeriet kan her nævnes, at man der paa Egnen kaldte Sildene Løgstørflæsk.

I Aaret 1820 byggedes Østhavnen og i Aaret 1852 Vesthavnen, Samkvetmet med Omverdenen blomstrede, og selv fra Norge kom der Skibe til Løgstør. Dette fik anden Betydning end den rent kommercielle, idet bl. a. to af Familiens Kvinder fik Børn med norske Matroser.

Løgstør var kun en Ladeplads, og forgæves forsøgte man at faa den ophøjet til en Købstad, men Aalborg modsatte sig det. Aalborg spillede i det hele taget en dominerende Rolle overfor Limfjordsegnene, og mange af Familiens Medlemmer forlod Løgstør og bosatte sig i Aalborg for kortere eller længere Tid. Først i Aaret 1900 blev Løgstør endelig Købstad.

I Aaret 1861 aabnedes Frederik den Syvendes Kanal, hvorved Skibe kunde sejle fra Aggersund til Løgstørbredning uden at lægtes, det var et haardt Slag for Løgstør og navnlig for dens Rebslagere og Skippere. Senere i Aaret 1900 er Barren blevet gennemgravet og Kanalen derved overflødiggjort. De forskellige Biografier over Mænd, hvis Virke faldt i det paafølgende Tidsrum, viser til fulde Kanalens katastrofale Virkning for Løgstør. Medens fra 1848—1870 Byens tre Reberbaner havde været drevet af Familiens Medlemmer, saa ophørte dette lidt efter lidt. Den sidste, som opgav Kampen, var Anthon Severinsen Aasted, der i Aaret 1881 rejste med Familie til U.S.A. Samtidig svandt Antallet af mandlige Familienmedlemmer, beskæftigede i Løgstør, ned til Halvdelen.

Tidligere havde Løgstør hverken Kirke eller Kirkegaard, men Beboerne var henviste til at benytte den nærliggende Løgsted Kirke og Kirkegaard. I Aaret 1851 indviedes imidlertid et lille Kapel i Byen, og i Aaret 1870 indviedes Kirkegaarden, som i Aaret 1916 blev udvidet. Først i Aaret 1893 fik Løgstør endelig sin egen Kirke. Heraf følger, at før 1851 fandt alle kirkelige Handlinger Sted i Løgsted Kirke, og fra 1851—93 fandt de Sted enten i Løgsted Kirke eller i Løgstør Kapel, ligeledes blev alle de gamle indtil 1870 begravede paa Løgsted Kirkegaard. Det er som om man, efter at Løgstør havde faaet sin egen Kirkegaard, tabte Interensen for Løgsted Kirkegaard, og det er længe siden, at der her fandtes en Gravsten over en Aasted.

I gamle Dage var det Skik og Brug, at naar en afdød skulde føres fra Hjemmet og til Kirkegaarden, skulde det ske gennem Fjordgade, Toldbodgade, Vestergade, Peder Kræmmergade, Søndergade og Viborg Landevej.

For Fuldstændighedens Skyld skal her nævnes, at i Aaret 1893 aabnedes Hobro-Løgstør Jernbanen, og at Færgen til Aggersborg blev sat i Gang i Aaret 1903. Disse Forbedringer paa Trafikkens Omraade har været til megen Gavn for Byen, alligevel er der nu næsten ingen af Slægtens Medlemmer tilbage som Borgere i Byen, og siden 1918 er ingen ved Navnet Aasted født i Løgstør.

I denne Slægtsbog omhandles ialt 220 Medlemmer af Slægten Aasted, heraf er 108 mandlige og 112 kvindelige. Af disse levede i Aaret 1946 101 Medlemmer, heraf 48 mandlige og 53 kvindelige, og af disse er 23 under 18 Aar, nemlig 8 Drengene og 15 Piger.

Af de 119 afdøde Personer var de 60 Mænd og de 59 Kvinder. Følgende Levealdre blev opnaaet:

Aar	Mænd	Kvinder
0—1	12	6
1—10	5	12
10—20	5	5
20—30	2	2
30—40	1	6
40—50	7	4
50—60	7	3
60—70	13	8
70—80	6	4
80—90	1	6
Kendes ikke	1	3
	60	59

For de 38 Mænd og 36 Kvinder, som blev over 20 Aar gamle, var Gennemsnitsalderen henholdsvis 57,54 og 58,59 Aar.

Den Mand og Kvinde indenfor Slægten, der har opnaaet den højeste Levealder, er Skomager Christian Christensen Aasted og hans Søster Ane Elisabet Christensdatter Aasted, der blev henholdsvis 85 og 87 Aar. Paa nuværende Tids-

punkt er den ældste Mand Farmer Jacob Aasted, født den 21. August 1865, medens den ældste Kvinde er Enkefru Dagmar Brasch, født den 17. April 1874.

Af Slægtens 220 Medlemmer har 61 Mænd og 50 Kvinder indgaaet Ægteskab, 5 Mænd og 6 Kvinder har indgaaet Ægteskab to Gange, 1 Mand tre Gange og 1 Mand hele fire Gange. To Ægteskaber var barnløse, og 6 Mænd døde som ugifte. Endelig har 7 Mænd og 7 Kvinder opnaaet Skilsmisse.

Børneantallet ses af følgende Skema:

Slægtled	Børn i Kuldene			Gnsnit.	Højeste
	Antal Kuld	Drenge	Piger		Antal
I	1	1	2	3	3
II	1	6	5	11	11
III	5	16	20	7	9
IV	10	28	25	5	13
V	15	33	37	5	14
VI	14	21	13	2	6

Ved at gennemlæse dette vil man se, at det gennemsnitlige Børneantal i sjette Generation er faldet helt ned til 2, medens det dog i femte Generation var oppe paa 5. Ganske vist kan der endnu forventes enkelte Børn fødte i sjette Generation; men Billedet vil dog ikke kunne ændres. Slægten Aasted er som alle andre Slægter underkastet de skiftende Tidens Indstilling og Livsopfattelse.

Gennem Rebslagermester Christian Christensen Aasteds Sønner delte Slægten sig i flere Grene. Desværre har det paa nuværende Tidspunkt ikke været muligt at opspore Sønnen Søren (født 1798); men de øvrige fem Sønner stiftede hver sin her meddelte Linie.

Af disse uddøde den tredje Linie i 1908, medens den ældste Linie staar i Fare for at uddø. Den yngste Linie er fattig paa Medlemmer. Derimod er Antallet af Medlemmer indenfor den anden og fjerde Linie, Grenene efter henholdsvis Bødker Lars Christensen Aasted (1789—1853) og Rebslagermester Severin Christensen Aasted (1801—57), de største.

Gennemgaar man, hvilke Erhverv Slægtens Mænd har og har haft, kommer man til følgende Resultat:

Erhverv	Antal	Erhverv	Antal
Haandværkere	28	Akademikere	3
Kontorstillinger	11	Arbejdere	3
Sømænd	10	Chauffører	2
Forretningsfolk	6	Det frie Erhverv	1
Tjenestemænd	6	Gæstgiver	1
Handelsfolk	4	Musiker	1
Landmænd	4		

Som det ses af ovenanførte, er Haandværket det mest fremtrædende. I ældre Tid var det saa godt som enerådende, saaledes at det kan fastslaaes, at Slægten Aasted fra gammel Tid var en Haandværkerslægt.

Særlig interessant er det et Øjeblik at opholde sig ved det nu uddøende Rebslagerhaandværk, som har givet Brødet til saa mange af Slægtens Medlemmer. I Midten af forrige Aarhundrede dominerede Aastederne i Løgstør paa dette Omraade, idet Medlemmer af Slægten ejede og drev alle Byens tre Reberbaner. En kort Tid blev de alle tre endog drevet af tre Brødre. Desuden har flere af Slægtens Medlemmer for kortere eller længere Tid været beskæftiget paa nævnte Baner. Intet Under at man dengang og endnu i mange Aar senere talte om Rebslagerdynastiet Aasted. Med Kanalens Aabning var Slægtens Storhedstid i Løgstør forbi, og lidt efter lidt opgav de forskellige Medlemmer Rebslagerhaandværket.

Ligesom i de fleste danske Slægter har der ogsaa fundet Udvandring Sted i vor Slægt. Den første, der udvandrede, var Rebslagermester Anthon Severinsen Aasted, som i Aaret 1881 med Hustru og tre Sønner rejste til Amerika. Han har nu en Efterslægt paa 12 Mænd og 9 Kvinder i U.S.A. medens 1 Kvinde er bosat i Danmark. Fire Aar efter fulgte hans Søster Sophie Jensen ham.

I Aaret 1907 udvandrede Maler Christian Aasted med Hustru og Datter, og senere bosatte tre Sønner af Skipper Anthon Aasted i Løgstør sig i Amerika, saaledes at det samlede Antal af Medlemmer af vor Slægt, som til Stadighed opholder sig i Amerika, er 19 Mænd og 11 Kvinder.

FORKLARING TIL KORTET

Kortet er udarbejdet efter Matrikelskortet fra 1814, og de fuldt optrukne Linier viser Byen, som den var paa nævnte Tidspunkt. De punkterede Linier viser Byens Tilvækst indtil 1875. Den kraftige, skyggede Linie angiver Skellet mellem Byjordene og Markjordene efter Ommatrikuleringen i Tresserne, tidligere hørte f. Eks. hele Øster Kjær med til Markjordene.

Overalt er de nuværende Navne paaskrevne. For Orienteringens Skyld er enkelte Navne af senere Dato paaskrevne, disse er sat i Parentes. Af nye ikke her viste Gader, som alligevel har Interesse for Stamtavlen, kan nævnes Havnevej, som gaar fra Havnepladsen langs Fjorden til Baadehavnen, og endvidere Østergade, som gaar parallelt med Raadhusgade fra Jernbanegade og til Bredgade.

De langs Gaderne paaskrevne Tal angiver Husnumrene for Huse, som har været beboet af Familiens Medlemmer.

Med Hensyn til Reberbanerne angiver A Johannes Schilders Bane, som senere overtoges af David Christensen Aasted. B viser Henrich Warnichs Bane, som overtoges af Christian Christensen Aasted. Denne Bane var i tre Generationer i Familiens Besiddelse, idet Banen arvedes af Sønnen Severin Christensen Aasted, hvis Søn igen, Anthon Severinsen Aasted, i Aaret 1862 overtog Banen efter sin Moder og derpaa havde den indtil 1881. Endelig angiver C den Reberbane, som Jens Christian Christensen Aasted drev. Hans Søn, senere Uldspinder, Christian Christensen Aasted overtog efter sin Moder denne Bane, men da var den paa Grund af den voksende Bebyggelse flyttet længere mod Øst, nemlig til D.

STAMFADEREN OG HANS BØRN

Christian Christensen Aasted,

født den 12. Juni 1768 i Skive og død den 11. Marts 1824 i Løgstør.

Hans Forældre var Christen Christiansen Aasted og Maren Christensdatter Kocheborre. Den 4. Januar 1768 blev de viede i Skive gamle Kirke. Paa nævnte Tidspunkt tjente de begge hos Peder Svindt i Skive. Foruden Sønnen Christian havde de et Par Tvillinger, Maria Cathrine og Anne Elisabeth, fødte den 10. December 1770 i Skive. Af disse døde Anne den 8. Februar 1771. Den anden Søster overlevede ikke Moderen; thi ved et Skifte, afholdt den 13. Januar 1800 efter denne, der da var Enke, var Aasted eneste Arving, forøvrigt var der ikke meget at arve.

Efter sin Konfirmation i Aaret 1783 rejste Aasted til Løgstør, hvor han kom i Lære hos Rebslagermester Johannes Schilder (angaaende dennes Reberbane se David Christensen Aasted). Efter endt Læretid giftede han sig knap 19 Aar gammel. Han var nu i en Aarrække Svend hos ovennævnte Mester.

I Aaret 1800 løste Aasted i Skive Borgerbrev som Rebslager, men han nedsatte sig ikke der, men overtog senere Henrich Warnichs Reberbane i Løgstør. Banen laa for Foden af den store Bakkeskrænt nedenfor Christiansminde, den fulgte Søndergades søndre Side og endte der, hvor Markjordene begynder. Banen var 183 m lang. Den blev senere matrikuleret under Nr. 32 af Bygrundene.

Fra Christian Christensen Aasteds Sønner udgaar alle de endnu bestaaende Grene af Slægten.

Gift 1) den 25. Maj 1787 i Løgsted Kirke med Ane Jensdatter Dyhre, døbt den 3. Oktober 1762 i Løgstør (Løgsted Kirke) og død den 25. August 1818 sammesteds. (Forældre: Jens Christensen Dyhre og Hustru Maren Pedersdatter.)

Gift 2) den 15. November 1818 i Løgsted Kirke med Bodil Jacobsdatter Thorstrup, døbt den 12. April 1761 i Støttrup (Farsø Kirke), Farsø Sogn, Aalborg Amt, og død den 2. April 1845 i Løgstør. (Forældre: Jacob Thorstrup af Støttrup og Hustru.)

Aasted blev begravet sammen med sine to Hustruer paa Løgsted Kirkegaard.

Børn af Christian Christensen Aasted og Hustru Ane Jensdatter Dyhre.

Jens Christian Christensen Aasted,

født den 23. September 1787 i Løgstør og død den 5. August 1849 sammesteds.

Han var uddannet som Rebslager og nedsatte sig som Rebslagermester i Løgstør. Han maa anses som den betydeligste af alle Familiens Rebslagere, idet han beskæftigede en fem, seks Svende og Lærlinge. Han var en haard og streng Mand saavel mod sig selv som mod andre. Hver Morgen Kl. 5 gik han i Spidsen for sine Folk uden Hensyn til Vejr og Aarstid fra sit Hjem i Fjordgade Nr. 20, Avlsgaarden kaldet, til Reberbanen, som laa i den østlige Bydel. Banen begyndte ved Blindebomsgade Nr. 9, strakte sig i Forlængelse af nævnte Gade mod Øst og endte omtrent der, hvor Raadhusgade nu gaar.

Foruden sit Rebslageri drev Aasted ogsaa Landbrug. I det kongelige danske Landhusholdningsselskabs Aarsberetning for Aaret 1842—43 hedder det:

»Rebslagermester I. C. Aasted i Løgstør har udgravet, planeret og opdyrket et Stykke Kiærjord, som af nysnævnte Kiøbstad*) er ham overdraget i Leje, og som tilforn var i aldeles raa Tilstand, fyldt med Sumper og meget ujevnt.«

*) Løgstør blev ofte anset for at være en Købstad, selv Matrikelskontoret skrev »Løgstør Kjøbstad« paa sine Kort.

I Aaret 1843 fik han som Opmuntring et Diplom med følgende Paaskrift:

»Det Kongelige danske Landhuusholdnings-Selskabs Præsidenter give herved tilkjende: At Selskabet i Betragtning af den af Rebslagermester I. C. Aasted i Løgstør udviste fortrinlige Landboflid har fundet ham fortjent til offentlig at nævnes med Hæder.

Til Bekræftelse herpaa udstedes i Selskabets Navn, dette aabne Brev.

Kiøbenhavn den 1. Marts 1843. Ørsted/Hald«

Aasted ejede Matr. Nr. 98^b af Østermarken, hvor han ligeledes drev Landbrug.

I den almindelige Bevidsthed kom han mere til at staa som den strenge Mand end den dygtige, hvorfor man, Mand og Mand imellem, kaldte ham den onde Rebslager. Det fortælles, at ingen af hans Børn havde set ham sove, idet han var første Mand oppe og sidste Mand i Seng.

Han plejede at ryge paa en lille Kobberpibe, advarende Røster sagde ham, at han vilde faa Kræft deraf, men han svarede hertil med sin almindelig anvendte Bemærkning: »Det gør paa min Ære ingenting,« alligevel døde han virkelig af Kræft.

I Løgstør Kirkebog er ved hans Død anført følgende: »Jens Christian Aasted var tilforn i mangfoldige Aar indtil den 1. 1. 1849 Fattigforstander i Løgstør«.

Han blev begravet den 10. August 1849 paa Løgsted Kirkegaard.

Gift 1) den 29. November 1821 i Løgsted Kirke med Anne Cathrine Sørensdatter Hæsum, født den 26. Maj 1805 i Løgstør og død den 10. September 1822 sammesteds.

Gift 2) den 3. Januar 1823 i Løgsted Kirke med Christiane Christine Jensdatter Obenhausen, født den 18. September 1801 i Løgstør og død den 30. April 1879 sammesteds. (Forældre: Snedker Jens Bonne Obenhausen og Hustru Maren Hass.) Separation og Tilladelse til nyt Ægteskab den 5. Januar 1827. (Den 1. Oktober 1830 ægtede hun Just Clausen, Gaardmand i Jørsby paa Mors og senere Kromand i Beistrup.)

Gift 3) den 11. Marts 1827 i Løgsted Kirke med Kirsten

Sørensdatter, født den 17. August 1803 og død den 26. Januar 1882 i Løgstør.

Hun var Husbestyrerinde hos Aasted, inden hun blev gift med ham.

(Gift 2) 1854 med Enkemand, Skipper Graves Pedersen, født i Aaret 1800 og død 1861. Graves Pedersen blev aldrig vel anset indenfor Familien Aasted, saaledes talte man om hans Brændevinsanker, og det var den almindelige Opfattelse, at ham havde Løgstør »godt kunnet undvære«.)

Efter Graves Pedersens Død kom hun i Huset hos sin yngste Søn, Carl Aasted, hvor hun fik en Stue for sig selv. Her forblev hun til sin Død. Hun fik sin eneste Datterdatter i Pleje, som boede her, til hun blev gift.

Lars Christensen Aasted,

døbt den 12. Juli 1789 i Løgstør (Løgsted Kirke) og død den 18. Juli 1853 sammesteds.

Medens hans fire Brødre lærte Rebslageriet, kom han i Bødkerlære. Han havde sin Virksomhed i Løgstør, denne kan næppe have været særlig betydelig; thi dels arbejdede han alene, og dels drev han Fiskeri som Bierhverv.

Den 15. November 1816 blev han i Løgsted Kirke viet til Anne *Kierstine* Laursdatter Bjørn, døbt den 30. September 1789 i Løgstør (Løgsted Kirke) og død den 4. April 1866 sammesteds. (Forældre: Laurits Bjørn og Hustru Kiersten Sørensdatter.)

Som Enke boede hun hos sin Datter Severine Mulvad.

Maren Christiansdatter Aasted,

født den 30. Januar 1792 i Løgstør og død den 12. September 1871 i Thisted.

Hun boede hjemme, indtil hun knap tredive Aar gammel flyttede til Thisted, hvor hun tjente forskellige Steder.

Den 30. April 1841 blev hun i Thisted Kirke viet til Enkemand, Skomagermester Christen Christensen Riis ogsaa Fruergaard kaldet, født den 17. August 1791 i Thisted og død den 3. Maj 1859 sammesteds. (Forældre: Rokkedrejer, Christen Jensen Riis ogsaa Weith kaldet og Hustru Birgitte Pedersdatter Møller.) (Gift 1) med Martha Pedersdatter Svenstrup, født i Aaret 1794 og død 1840.)

Han havde i sit første Ægteskab seks Børn, hvoraf de tre ved hans Indtræden i andet Ægteskab var umyndige. Maren blev en god Stedmoder for disse Børn, og hun har sikkert haft en vidtrækkende Betydning som Bindeled mellem Familierne Aasted og Fruergaard. Saaledes blev det yngste Stedbarn, Ane *Marie* Fruergaard, gift med hendes Brodersøn, Skibsbygmester Carl Aasted i Løgstør, og endvidere blev hendes Stedsøn, Peter *Rudolf* Fruergaard, gift med hendes Broderdatter, Else Kirstine Aasted.

Efter at hun var blevet Enke, blev hun til sin Død boende hos ovennævnte Peter *Rudolf* Fruergaard, som efter Faderens Død havde overtaget dennes Forretning og Ejendom, Østergade Nr. 10.

Ægteparret blev begravet paa Thisted søndre Kirkegaard.

Magdalene Christiansdatter Aasted,

født den 26. November 1794 i Løgstør.

Endnu i Aaret 1821 boede hun i Løgstør, men kort efter forlod hun antagelig Byen; thi i Skifteprotokollen staar hun i Anledning af Faderens Død i Aaret 1824 kun omtalt som værende 28 Aar gammel, medens de af hendes Søskende, som boede i Løgstør, omtales særligt. Hendes senere Livskæbne er ukendt.

Christen Christensen Aasted,

født den 22. Juli 1796 i Løgstør og død den 20. Januar 1856 sammesteds.

Han var udlært som Rebslager, men i Modsætning til sine tre andre Brødre, som ogsaa var Rebslagere, og som drev det til at have selvstændige Forretninger, maatte han altid arbejde for andre. Til Tider ernærede han sig ogsaa som Fisker. Om han var svagelig eller uenergisk vides ikke, men han, der havde mange Børn, levede det meste af sit Liv i Fattigdom.

Den 14. November 1819 blev han i Løgsted Kirke viet til Karen Sørensdatter Wibe, født 1793 i Kjetterup Sogn i Thisted Amt og død den 31. August 1847 i Løgstør. (Forældre: Søren Hansen Wibe og Hustru Maren Nielsdatter.)

Søren Christensen Aasted,

født den 17. Maj 1798 i Løgstør.

Ved Faderens Død i Aaret 1824 maa han ganske givet være fraflyttet Byen; thi i Skifteprotokollen findes alle hans fem Brødres Underskrifter, medens hans alene mangler. Det eneste, som er anført, er, at han er 26 Aar gammel.

Hans Livsstilling er ubekendt, ligesom der intet vides, om hvorvidt han var gift, eller om han har haft Efterkommere.

Lucine Christiansdatter Aasted,

født den 18. Oktober 1799 i Løgstør og død den 31. August 1850 i Aalborg.

Da hun var først i Tyverne, flyttede hun til Aalborg, hvor hun tjente i forskellige Huse, indtil hun flyttede sammen med Arbejdsmand Mathias Kolby i Kattesundet, med hvem hun fik fire Børn, der alle fik Faderens Efternavn. Betegnende for Forholdene er, at hun i Folketællingslisten fra 1845 var anført som hans Bislopperske.

Hun døde af »Brysttæring«.

Severin Christensen Aasted,

født den 30. April 1801 i Løgstør og død den 11. December 1857 sammesteds.

Ligesom flere af sine Brødre lærte han hos Faderen Rebslagerfaget, og ret hurtigt blev han selv Rebslagermester i Løgstør. I sin Virksomhed beskæftigede han to Svende.

Han overtog sin Faders Reberbane (se denne). Mellem hans Beboelseshus i Peder Kræmmergade*) og Søndergade laa et Stykke Jord, som han købte, og hvorpaa han anlagde en Gangsti, saaledes at han havde let ved at komme til Reberbanen.

Under den første slesvigske Krig i 1848 afleverede han tre Baade til Militæret til Brug for Troppetransporter.

Aasted var en streng og myndig Mand, og saavel hans Sønner som Døtre maatte i en tidlig Alder hjælpe til i

*) Oprindelig var Peder Kræmmergade en Del af Vester-gade.

Rebslageriet med at »line« og slaa Reb. Kun 56 Aar gammel døde han af Brystsyge.

Den 4. Februar 1825 blev han i Aggersborg Kirke viet til Dorthe Larsdatter Moesgaard, døbt den 30. Maj 1802 i Beistrup (Beistrup Kirke), Hjørring Amt, og død den 3. April 1862 i Løgstør. (Forældre: Gaardmand i Ullerup, Lars Paulsen Moesgaard og Hustru Ane Jensdatter.)

Dorthe Moesgaard tilbragte sin Ungdom paa den fædrende Gaard, Moesgaard, en større Bondegaard. Efter at hendes Broder havde overtaget Gaarden var der stadig Forbindelse mellem de to Familier, saaledes døde Aasteds Svigermoder i hans Hjem i Løgstør.

Efter sin Ægtefælles Død overtog Dorthe Aasted selv Rebslageriet og drev det til sin Død.

Ægteparret blev begravet paa Løgsted Kirkegaard.

Lovise Christiansdatter Aasted,

født den 28. November 1802 i Løgstør og død den 3. Februar 1839 sammesteds.

Om hende kan kun meddeles, at hun var Krøbling, og at hun forsøgte at ernære sig ved at spinde.

Ugift.

David Christensen Aasted,

født den 5. Maj 1804 i Løgstør og død den 31. Januar 1870 sammesteds.

Da han blev gift, flyttede han hen til Svigerfaderen og drev Fiskeri sammen med denne. Da Svigerfaderen blev gammel, lærte Aasted Rebslageriet, og efter dennes Død hørte han fuldstændig op med at fiske. Han drev det til at have sin egen Virksomhed, idet han i Aaret 1848 erhvervede sig Johannes Schilders Reberbane, hvor hans Fader i sin Tid havde lært Rebslageriet. Banen laa vest for Bygrænsen paa Matr. Nr. 110 og strakte sig langs Fjorden i dennes umiddelbare Nærhed. Den laa netop der, hvor senere Frederik den Syvendes Kanal fik sit Indløb, og da den ikke var matrikuleret, kunde den let flyttes lidt længere ind i Landet. Senere arvede hans Søn Niels Banen, men da denne paa det Tidspunkt var Kalkbrænder, lejede han den ud et Stykke Tid, hvorpaa han nedlagde den.

Den 16. Juli 1830 blev han i Løgsted Kirke viet til Christine Sørensdatter Eilersen, født den 6. August 1802 i Løgstør og død den 20. April 1866 sammesteds. (Forældre: Fisker Søren Eilersen og Hustru Maren Kirstine Jensen.)

Hun blev almindelig kaldet Stine og tilhørte en meget gammel Løgstør Slægt, som i Generationer havde drevet Fiskeri i Løgstør.

Potentiane Christiansdatter Aasted,

født den 20. April 1808 i Løgstør og død den 10. Marts 1858 i Aarestrup.

Hun var den yngste af en Søkendeflok paa elleve Børn, og ved Faderens Død var hun umyndig, hvorfor hendes Morbroder, Peder Dyhre, blev hendes Formyndet.

Hun tilbragte sin Barndom og Ungdom i Løgstør, hvor hun tjente forskellige Steder.

Den 15. Juni 1832 blev hun i Løgsted Kirke viet til Niels Pedersen Brøndum, født den 1. Januar 1807 i Torup Sogn i Aalborg Amt og død den 24. Februar 1853 i Aarestrup.

Han var Bondesøn, men uddannet som Snedker, og hans Opholdssted, inden han indtraadte i Ægtestanden, var Nibe.

Det første Aar, de var gifte, boede de i Vormstrup ved Løgstør, men allerede den 1. Maj 1833 flyttede de til Hemdrup i Salling Sogn. Her boede de i tre Aar og flyttede den 4. December 1836 til Aarestrup. Brøndum havde her foruden sin Virksomhed som Landsnedker ogsaa et Jordbrug.

Ægteparret havde fem Børn, en Søn og fire Døtre. Samme Aar som Potentiane blev Enke, giftede hun sig den 24. Juli 1853 med Jens Christensen, født i Aaret 1800 i Væggerby Sogn i Aalborg Amt og død den 18. December 1859 i Aarestrup. Jens Christensen var ligesom hendes første Mand Husfæster i Aarestrup.

Hun døde knap 50 Aar gammel af Vattersot, og da var de to yngste Børn umyndige, hvorfor Sønnen, Peter Christian Nielsen, der var den ældste af Børnene og nu arbejdede som Murer i Ersted ved Aarestrup, tog sig af dem.

ÆLDSTE LINIE

Søn af Jens Christian Christensen Aasted og Hustru
Anne Cathrine Sørensdatter Hæsum.

Søren Christian Christensen Aasted,

født den 31. August 1822 i Løgstør og død den 4. Februar 1896 sammesteds.

Allerede 10 Dage efter hans Fødsel døde hans Moder, og da hans anden Stedmoder ikke gjorde nogen Forskel paa ham og sine egne Børn, blev han altid betragtet som Helbroder til sine øvrige Søskende. Af Naturen var han meget sirlig og pertentlig, ligesom det var øjensynligt, at han ikke havde Anlæg for at lære Rebslageriet eller noget andet Haandværk, han kom derfor den 13. April 1840 til Herregaarden Nørlund ved Rold Skov som Skriver.

Efter at have været Skriver i nogle Aar forpagtede han Torstedlunds Mejeri, idet Torstedlund er en Herregaard, som hører ind under Nørlund. Hans Kone var ikke lidt ængstelig for ham, naar han med større Pengebeløb skulde igennem Rold Skov til eller fra Aalborg.

I Aaret 1853 vendte han tilbage til Løgstør, hvor han overtog Gæstgiveriet »Hotel du Nord«, Fjordgade Nr. 56, idet han den 7. April samme Aar fik Bevilling som Gæstgiver. Han byggede en Etage til, saaledes at Huset blev toetages. Hans Sirlighed og Akkuratesse fornægtede sig ikke, saaledes havde han, naar han ventede Gæster rullet Fidibusser, alle nøjagtig ens, og lagt nogle Stykker ved hver Kuvert. Hotellet var anset som et godt Madsted, og det var almindeligt mellem de Handelsrejsende, forinden

de kom til Løgstør, at tale om, hvor mange Alen af Aasteds Medisterpølse, de skulde bestille. I Aaret 1864 havde Hotellet Indkvartering af Preusserne.

Da han blev gammel, solgte han Hotellet (ca. 1884) og bosatte sig i Fjordgade Nr. 5. Sine sidste Aar tilbragte han sammen med sin Hustru hos sin Halvbroder, Christian Aasted, i Fjordgade Nr. 19.

Efter at Sønnen Jens havde startet en Manufakturforretning, gav han ham 20.000 Kr. til at købe Varer for, ligesom han førte Bøgerne for ham. Han var bekendt for sin smukke Haandskrift. I mange Aar var han Kirkevæрге.

Den 14. December 1851 blev han i Aarestrup Kirke viet til *Cathrine* Augusta Henrikke Tüchsen, født den 10. Maj 1817 i Kappeln i Gottorp Amt og død den 15. August 1897 i Løgstør.

Cathrine Aasted var Mejerske paa Torstedlunds Mejeri og var altsaa Mejerske hos sin senere Ægtefælle. Hun var en dygtig og energisk Kvinde og bidrog herved meget til Hotellets Ry.

Ægteparret ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard.

Børn i tredie Ægteskab med Kirsten Sørensdatter.

Anne Cathrine Christiansdatter Aasted,

født den 3. Januar 1828 i Løgstør og død den 23. September 1833 sammesteds.

Christian Christensen Aasted,

født den 12. Januar 1829 i Løgstør og død den 1. April 1893 sammesteds.

Han var uddannet som Rebslager hos sin Fader. Da denne døde, var Christian Aasted kun tyve Aar gammel, hvorfor han de første Aar førte Virksomheden videre under Modrens Vejledning. Efter nogle Aars Forløb overtog han selv Ledelsen af Rebslageriet.

Efter godt 25 Aars Forløb solgte han imidlertid sin Forretning, da det var gaaet tilbage med Skibsfarten paa Løg-

stør, til Rebslager L. I. Dalby. Banen var da blevet flyttet længere mod Øst, idet den begyndte ca. 30 m øst for Raadhusgade og gik til Markedspladsens Østgrænse, som den ramte ca. 60 m syd for det Sted, hvor nu Nygade*) skærer nævnte Grænse, den laa tværs over Matr. Nr. 241, og uden selv at være matrikuleret var den dog vist paa Matrikelskortet. Banen var 283 m lang.

Derpaa grundlagde han et Uldspinderi (i Gravensgade) paa sin Ejendom, Fjordgade Nr. 19. Her beskæftigede han flere Svende og Lærlinge. Som Trækkraft anvendtes en Hestegang. I hans Beboelseshus var en Butik, hvorfra de færdige Varer solgtes.

Ligesom sin Fader var han en streng og myndig Mand, som dog var en mild og kærlig Familiefader.

Han spillede Violin, og naar der var Dans i Byen eller anden Festlighed, var han altid med. Saaledes spillede han ogsaa i Cirkus Miehe under dens Besøg i Byen. Et Aar havde Cirkus faaet en professional Musiker med, men han faldt igennem, idet Miehe sagde: »La' os hellere faa den Uldspinder, han spiller li'esom til en Begrabelse.«

Han var stor og stærk, og engang da der var kommet en Bissekræmmer ind i Stuen, medens Uldspinderen sov i Alkoven, og da Konen ikke kunde blive af med ham, sprang han op og greb den ubudne Gæst, hvorpaa han kastede ham ud ad Gadedøren med en saadan Kraft, at han for over mod den modsatte Side af Gravensgade, hvor han blev liggende i nogen Tid, medens Uldspinderen roligt lagde sig til Hvile igen.

I Løbet af tre Maaneder (5. November 1886—5. Februar 1887) mistede han baade sin Hustru og eneste Søn, samtidig med at hans yngste Datter blev gift og forlod Hjemmet. Alt dette tog saa haardt paa den store, stærke Mand, at Livet nu ikke længere havde nogen Interesse for ham, hvorfor han opgav Uldspinderiet. Senere flyttede hans Halvbroder, Søren Aasted, og dennes Hustru hen til ham.

Den 31. Oktober 1854 blev han i Løgstør Kapel viet til Vita Susanne Vegener, født den 18. Juli 1821 i Grøftbjerg i Vissenbjerg Sogn i Odense Amt og død den 5. Februar

*) Nygade er anlagt i Begyndelsen af dette Aarhundrede. Tidligere hed Jernbanegade Nygade.

1887 i Løgstør. (Forældre: Toldassistent i Løgstør Niels Juul Vegener og Hustru Karen Margrethe Bering.)

Ægteparret ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard, hvor Gravstedet endnu findes.

Frederich Carl Christensen Aasted,

født den 7. Oktober 1830 i Løgstør og død den 29. December 1892 sammesteds.

Efter endt Skolegang kom han i Skibstømmerlære, og senere nedsatte han sig som Skibsbygmester i sin Fødeby. I sine yngre Aar byggede han en Del Skibe til Skibsførere fra Limfjordsbyerne, og han blev snart kendt som en dygtig Tømmer og en god Konstruktor. Han var en særdeles flittig og stræbsom Mand, der var til Stede paa Arbejdspladsen baade tidlig og silde.

Fra 1869—78 var han Medlem af Løgstør Kommunalbestyrelse.

Kendt var han for sin Stædighed, og i Hjemmet var hans Mening alene raadende.

Oprindelig var det Meningen, at hans ældre Broder, Rebslagermester Christian Aasted skulde overtage den fædrende Ejendom, Fjordgade Nr. 20. Medens denne midlertidig var bortrejst, omstyrtede Moderen og den yngste Søster denne Aftale, og gav deres Minde til, at Carl Aasted tog Huset i Besiddelse. Denne Ordning vakte i visse Kredse af Familien megen Harme, og Fantasien satte Sindene i stærk Bevægelse, idet man mente, at Straffen vilde komme over ham og hans Børn. Mærkelig nok døde af hans syv Børn tre som spæde og en som Barn, medens hans eneste Søn, der blev voksen, var vanfør, endelig fik han ikke Efterkommere i andet Led.

Ligesom sin Fader drev han Landbrug.

Den 10. Maj 1856 blev han i Thisted Kirke viet til Ane Marie Fruergaard, født den 10. Marts 1835 i Thisted og død den 10. August 1909 i Løgstør. (Forældre: Skomagermester Christian Christensen Riis ogsaa Fruergaard kaldet og Hustru Maren Pedersdatter Svenstrup.)

Efter at være bleven gift forlod Ægteparret sjældent Løgstør, og det blev nærmest betragtet som noget af en Be-

givenhed, naar Marie Aasted tog med »Hjuldamperen« til Thisted for at besøge sin Familie der.

En Formiddag, medens Aasted var beskæftiget med nogle Reparationsarbejder paa Havnen, blev han pludselig syg. Han bragtes til et nærliggende Hus, og her udaandede han virksom lige til det sidste.

Ægteparret ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard, hvor Gravstedet endnu findes.

Anne Cathrine Christiansdatter Aasted,

født den 17. Oktober 1834 i Løgstør og død den 3. Juli 1904 sammesteds.

I Aaret 1849 kom hun til Aggersborggaard, hvor hun blev Husjomfru, senere kom hun tilbage til Løgstør, hvor hun var Lærerinde for mindre Børn. Nogle Aar efter rejste hun til Aalborg, hvor hun blev Husbestyrerinde for fhv. Gaardejer Steenstrup. Efter ham arvede hun Møbler til tre Stuer, ligesom hun fik en Rente til sin Død. Hun vendte nu tilbage til Løgstør, hvor hun forblev Resten af sit Liv.

Hun skildres som en fin, kultiveret Dame.

Hun ligger begravet i N. C. Jepsens Familiegravsted paa Løgstør Kirkegaard.

Ugift.

Petrine Marie Christiansdatter Aasted,

født den 7. Oktober 1838 i Løgstør og død den 15. December 1885 sammesteds.

Saavidt det kan ses, blev hun efter endt Skolegang boende i sit Barndomshjem, og senere boede hun sammen med Moderen. Da denne overdrog den fædrende Gaard til sin Søn Carl, skønt det var en Aftale, at den ældre Søn, Christian, skulde overtage Ejendommen, var det med Mariens fulde Billigelse.

Den 15. September 1868 blev hun i Løgstør Kapel viet til Niels Christian Jepsen, født den 2. November 1839 i Arup i Thisted Amt og død den 27. September 1922 i Løgstør. (Forældre: Gaardmand Jeppe Christensen og Hustru Maren Christensdatter.)

Faderen ejede en lille Gaard, men drev ogsaa Fiskeri,

hvori Sønnen deltog. Han aftjente sin Værnepligt i Marinen og deltog i Krigen i Aaret 1864.

Efter at have giftet sig nedsatte Jepsen sig i Løgstør, hvorfra han drev Stenfiskeri, ligesom han lejlighedsvis sejlede i Fragtfart paa Limfjorden. Imidlertid blev hans Kone svagelig og stadig sengeliggende, hvorfor han daarligt kunde være borte fra Hjemmet. Han nedsatte sig nu som Detaillist og Strømpevæver i sin Ejendom, Skolegade Nr. 12, hvor Forretningen stadig har til Huse. Trods Konens Sygdom fik han dog sin Virksomhed udmærket passet, og Kundekredsen øgedes stadig.

Aaret efter at hans Kone døde, ægtede Jepsen dennes Niece, Hansine Aasted (se denne), Datter af Uldspinder Christian Aasted.

Lige til det sidste var Jepsen rask og rørig, og han deltog endog Dagen før sin Død i Ekspeditionen i den gamle Butik. Han ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard sammen med sine to Hustruer.

I første Ægteskab var der en Søn, og i andet Ægteskab var der to Sønner og en Datter, af hvilke Sønnen, Niels Christian Jepsen har overtaget Forretningen efter Faderens Død og ført den videre.

Børn af Søren Christian Christensen Aasted og Hustru
Cathrine Augusta Henrikke Tüchsen.

Anna Cathinca Aasted,

født den 11. Februar 1854 i Løgstør og død den 22. Januar 1858 sammesteds.

Jens Christian Aasted,

født den 19. August 1855 i Løgstør og død den 29. December 1929 sammesteds.

Efter at have gaaet i Skole i Løgstør kom han i Lære hos Wessel & Vett i Aalborg, og som udlært blev han ansat hos Wessel & Vett i København. En kort Tid havde han Ansættelse i en Manufakturforretning i Randers. Derpaa

vendte han tilbage til Løgstør, hvor han oprettede en Manufakturforretning paa Hjørnet af Østerbrogade (Nr. 26) og Jernbanegade, der hvor Manufakturhandler Neve nu har til Huse. Da han kun havde lejet sine Lokaler, maatte han, da Huset blev solgt, i Aaret 1889 flytte til Hjørnet af Østerbrogade (Nr. 8) og Blindebomsgade, hvor der lige var blevet opført en stor ny Ejendom. Her drev han sin Forretning videre, men paa Grund af den store Konkurrence i Løgstør nedlagde han den og købte, den 7. Juli 1896, sin Broders Agenturforretning med Olie en gros. Det første Aar drev han Forretningen sammen med Sagfører Mathias Nisager, Løgstør, hvorfor dens Firmanavn blev Jens Aasted & Co. Dernæst optog han Grosserer Andreassen, København, som sin Kompagnon. Efter nogle Aars Forløb drev han imidlertid Forretningen alene indtil sin Død, men med Bibeholdelse af det gamle Firmanavn.

I et af de første Aar, han havde Forretning med Olie, købte han en Ejendom, Fjordgade Nr. 54, hvor han boede til sin Død.

I sine unge Aar var Aasted en rask Mand, der forstod at manøvrere en Sejlbaad.

Ved Hustruens tidlige Død sad han tilbage med otte ukonfirmerede Børn, hvorfor han fik ikke saa faa Vanskeligheder at kæmpe imod. Han levede stille og tilbagetrukkent, og noget Tillidshverv havde han ikke.

Den 9. November 1887 blev han i Vor Frue Kirke i Aalborg viet til *Mathilde* Marie Møller, født den 31. August 1865 i Skanderborg og død den 12. Juli 1907 i Løgstør. (Forældre: Amtstuefuldmægtig Peter Kjær Møller og Hustru Ane Margrethe Ingerslev.)

Hun tilbragte sin første Barndom i Skanderborg, men ved Faderens Forflyttelse til Amtstuen i Aalborg kom hun til at gaa i Skole i Aalborg. En Tid var hun i Huset hos fhv. Skibsfører Damm i Løgstør, hvor hun lærte Husholdning.

Som Bierhverv havde hendes Fader en Lotterikollektion, som Fru Aasted passede indtil sit Giftermaal. I denne vandt hun sammen med en Bekendt den store Gevinst.

Ægteparret ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard.

Frederik Theodor Aasted,

født den 30. Oktober 1857 i Løgstør og død den 8. Juli 1930 i Frederikssund.

Han gik i Skole i Løgstør og begyndte derpaa som Landvæsenselev. Dette opgav han hurtigt, og han fik nu Ansettelse hos Broderen, Jens Aasted, i dennes Manufakturforretning. Han har aftjent sin Værnepligt ved Infanteriet. Senere startede han en Agenturforretning med Olie en gros, samtidig hermed havde han bl. a. et Agentur med Cigarer og Tobakker. Han havde en saadan Kyndighed med Hensyn til Cigarer, at han med lukkede Øjne kunde afgøre, hvilket Mærke han røg.

Den 7. Juli 1896 solgte han sin Forretning med Olie til førnævnte Broder, Jens Aasted, hvorpaa han flyttede til Gatten og oprettede et Hønseri der. Dette blev ham imidlertid en Skuffelse, og i Februar 1898 flyttede han til Aarhus, hvor han repræsenterede C. F. Glad og W. Bähncke & Co. Aaret efter flyttede Aasted til København og her var han bosat med kortere og længere Afbrydelser indtil 1908. I disse Aar repræsenterede han Københavns Filefabrik, Aaboulevard.

I Aaret 1908 købte han en Ejendom, Jespervej Nr. 41, Hillerød, hvor han drev Hønseri i Forbindelse med Gartneri. Han forblev nu Resten af sit Liv i Nordsjælland, men han længtes stadig tilbage til Jylland.

I Aaret 1911 startede Aasted i Helsingørgade Nr. 33, Hillerød, en Fiskeforretning, som han drev i fem Aar, og dernæst etablerede han en Auktionsvareforretning i Nr. 31 i samme Gade.

I Aaret 1918 flyttede han til Helsingø, hvor han paany startede en Fiskeforretning, men efter nogle Aars Forløb solgte han imidlertid Forretningen og købte et Hus med en Have paa en Tønde Land i Kongensgade i Slangerup. I Forbindelse med Huset var en Butik, hvorfra han solgte Auktionsvarer.

Aasted trak sig i Aaret 1925 tilbage fra al Virksomhed og bosatte sig i Stenløse. Han døde paa Frederikssund Sygehus.

Gennem sin Svigerinde, Mathilde Aasted, født Møller,

havde han lært en af dennes Kusiner at kende, og senere ægtede han hende.

Gift 1) den 12. August 1890 i Skt. Johannes Kirke i København med *Petra* Margrethe Kaastrup, født den 22. November 1865 i Aalborg og død den 22. Februar 1938 i København. (Forældre: Købmand Jens Ludvig Kaastrup og Hustru Frederikke Elisabet v. Frisch.) Ægteparret blev separeret i Aaret 1898 og skilt 1917.

Fru Aasted tilbragte sin Barndom i Aalborg, hvor hun gik i Skole, senere tog hun Undervisning i Sang hos Sanglærer de Meza. Faderen døde tidligt, og i Aaret 1888 flyttede hun og Moderen til København.

Da hun i Aaret 1898 rejste fra Gatten, flyttede hun tilbage til København, hvor hun bestyrede et Brøudsalg for Bagermester Sophus Olsen. Paa Grund af svigtende Helbred maatte hun trække sig tilbage, og senere fra 1903—17 var hun bosat i Køge. Her skaffede hun sig en ekstra Indtægt ved at synge i Kirken ved festlige Lejligheder, men ellers levede hun af en Formue, som var sat fast for hende.

Dernæst flyttede Fru Aasted tilbage til København, hvor hun forblev til sin Død. De sidste Aar boede hun i De Gamles By. Hun ligger begravet paa Vestre Kirkegaard i København.

Gift 2) den 19. September 1918 i Hillerød i Sognepræstens Bolig med *Mathie* Frederikke Petersen, født den 8. Januar 1871 i København og død den 15. December 1941 sammesteds. (Forældre: Skomagermester Carl Valdemar Petersen og Hustru Frandsine Louise Meyer.)

Hun har gaaet i privat Skole i Kingosgade, og i mange Aar var hun Ekspeditrice hos du Pont paa Hjørnet af Nygade og Gammeltorv. I Aaret 1911 blev hun Husbestyrerinde hos Aasted i Hillerød.

Efter sin Ægtefælles Død boede hun stadig i Stenløse. Hun døde paa Skt. Josephs Hospital i København.

Ægteparret ligger begravet paa Vestre Kirkegaard i København.

Børn af *Jens Christian Aasted* og *Hustru Mathilde Marie Møller*.

Aage Aasted,

født den 18. Juli 1891 i Løgstør og død den 7. Marts 1926 i København.

Han har gaaet i Skole i Løgstør og kom derefter i Handelslære i København. Dette sidste opgav han efter et Aars Forløb, hvorefter han kom ud at sejle med Det forenede Dampskibsselskabs Amerikabaade dels som Koksmat og dels som Jungmand.

Fra den 28. September 1911 og til den 30. April 1912 var han indkaldt som Marinesoldat, og senere da Sikringsstyrken blev formeret, indkaldtes han i Aaret 1916 først i et Par Maaneder til 2. Fæstningsartilleribataillon og senere samme Aar atter et Par Maaneder denne Gang til I. Kystartilleribataillon.

Den 1. December 1919 blev han antaget som Stationsarbejder paa Københavns Godsbanegaard, og den 1. December 1920 ansattes han som Portør sammesteds.

Han døde efter en Operation for Blindtarmsbetændelse og ligger begravet paa Vestre Kirkegaard i København.

Den 7. November 1920 blev han i Vor Frelzers Kirke paa Christianshavn viet til *Olga Edith Thorup*, Søster til *Ellen Karen Kirstine T.* (se under *Guðrun Aasted*), født den 6. Maj 1893 i København. (Forældre: Telefonmontør *Christian August Daniel Thorup* og *Hustru Ane Marie Nielsen*.) (Gift 2) 1930 med Enkemand, *Skræder Jens Hammerskov*, født i Aaret 1881.)

Fru *Hammerskov* har gaaet i *Christianhavns Skole* i *Sofiegade*. Efter at have forladt Skolen kom hun i *Bogbinderlære* hos *Bogbinder H. P. Henriksen* i *Overgade*, og her var hun ansat indtil sit *Giftermaal*.

I *Aasteds Ægteskab* var ingen Børn.

Ejnar Aasted,

født den 23. August 1892 i Løgstør og død den 21. Januar 1893 sammesteds.

Gudrun Aasted,

født den 20. September 1893 i Løgstør.

Hun forlod Løgstør Realskole ved Moderens Død i Aaret 1907. Fra 1909—16 var hun beskæftiget ved Husholdningen forskellige Steder i Jylland og København, og fra 1916—17 var hun Defektrice paa Løgstør Apotek. Derpaa var Fru Halsteen fra 1917—18 ansat som Kontorist hos Farve- og Tapethandler V. Johansen i Aalborg.

Nu flyttede hun til København, hvor hun fra 1919—20 havde Ansættelse hos Illum som Kassererske, dernæst blev hun Klinikfrøken og Bogholderske hos Tandlæge Møller, og endelig var hun fra 1922—23 beskæftiget hos Viktualiehandler Kiær som Kassererske. Samtidig var hun om Søndagen Kassererske i Kinoteatret.

Den 29. Juli 1923 blev hun i Taarnby Kirke, Amager, viet til *Carl Oskar Viggo Halsteen*, født den 12. April 1890 i København. (Forældre Møllerformand Carl Oskar Waldemar Halsteen og Hustru Eremine Teckla Riisbrigh.) (Gift 1) 1917 med Ellen Karen Kirstine Thorup, Søster til Olga Edith T. g. m. Aage Aasted (se denne), født i Aaret 1890 og død 1920.)

Han har gaaet i Baadsmandsstrædes Skole, hvor han gik ud fra øverste Klasse, og fra 1904—09 var han i Typograf-lære i Thomassens Bogtrykkeri, Citygade Nr. 21, København, og her arbejdede han ogsaa fra 1909—13 som Typograf.

I Aaret 1913 blev Halsteen indkaldt som Infanterist og laa nu ved 24. Bataillon. Senere, da han blev indkaldt til Sikringsstyrken, blev han overflyttet til 4. Regiments Musikkorps, hvor han blæste Basun.

I Aaret 1915 fik han Ansættelse i sit gamle Firma, og da dette i Aaret 1917 gik over til Bogtrykker Christian Andersen, Gothersgade Nr. 101 B, blev Halsteen Faktor i Firmaet. Her har han været beskæftiget siden med Undtagelse af Tidsrummet fra 9. Maj 1944 til den 1. August 1945, da Bogtrykkeriet var blevet beslaglagt paa Grund af illegalt Arbejde. Ved Beslaglæggelsen maatte han »gaa under Jorden«.

Som Bierhverv har Halsteen spillet Klaver, og han har

været Medlem af Københavns Orkesterforening fra 1912—1930.

I Ægteskabet er en Datter, og en Datter døde som Barn.

Ellen Aasted,

født den 2. November 1894 i Løgstør og død den 5. Maj 1933 sammesteds.

Hun gik i Løgstør Realskole, og fra 1908—12 opholdt hun sig i Vester Hassing, dels hos en Moster, dels hos Dyr-lægen og dels hos Doktoren. Fra 1912—15 var hun Telefonistinde i Løgstør og Farsø. I Aaret 1915 blev hun Sygeplejeelev paa Thisted Amtssygehus med supplerende Uddannelse paa Tuberkuloseafdelingen sammesteds, Fødeklinikken i Aarhus og Vedsted Sindssygehospital.

Efter endt Uddannelse blev Ellen Aasted privat Sygeplejerske i København. Hun kom nu ofte til at virke paa Tuberkuloseafdelingen paa Lyngby Sygehus, og her blev hun smittet. Da hun i Julen 1932 rejste til Løgstør for at tilbringe Feriedagene her, var hun imidlertid saa haardt angrebet af Tuberkulose, at hun maatte indlægges paa Sygehuset, og her døde hun.

Hun ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard i samme Gravsted som sine Forældre.

Ugift.

Edith Aasted,

født den 7. Januar 1896 i Løgstør.

Hun har gaaet i Løgstør private Realskole, og efter endt Skolegang forblev hun i Hjemmet, indtil hun den 11. Maj 1919 i Sønder Stenderup Kirke ved Kolding blev viet til *Ejnar* Torkild Lindegaard Rasmussen, født den 23. Juli 1893 i Svendborg. (Forældre: Købmand Hans Peter Lindegaard Rasmussen og Hustru Marie Alfrida Camilla Møller.)

Efter at have gaaet i Svendborg Realskole tog han i Aaret 1909 Realeksamen. Den 1. Juli 1910 ansattes Rasmussen som Toldmedhjælper i Løgstør, den 1. Maj 1915 blev han forflyttet til Kolding, hvor han den 17. Juli 1918 udnævntes til Toldassistent. Derpaa blev han den 19. December 1925 forflyttet til Aarhus. Her avancerede Rasmussen flere Gange, nemlig den 23. Juni 1931 til Overassistent, den 1. Okto-

ber 1939 til Toldkontrollør, ifølge kgl. Res. af den 28. August samme Aar og endelig den 1. April 1942 til Overkontrollør, ifølge kgl. Res. af den 8. April samme Aar.

Herfra kom Rasmussen den 29. April 1944 som fast konstitueret Toldforvalter til Svendborg, hvor han ved kgl. Res. af den 15. Juni 1945 udnævntes til Toldforvalter fra den 1. Juni 1944 at regne.

I Ægteskabet er to Sønner.

Kai Aasted,

født den 8. Marts 1897 i Løgstør.

Han har gaaet i Skole i Løgstør, hvorefter han lærte Kolonialfaget to Aar i Nibe hos Købmand Lyngby, et Aar i en Skibsprovianteringshandel i Hals og det sidste Aar i Nibe hos Købmand Paul Krag. Dernæst var han Kommis i Frederikshavn og forskellige Steder i København. Den 3. August 1918 blev han indkaldt til Marinen og laa nu inde i ni Maaneder.

I Aaret 1920 vendte Aasted tilbage til Løgstør, hvor han arbejdede sammen med Faderen, og efter dennes Død overtog han Forretningen (se under *Jens Christian Aasted*). Denne Forretning drev han til 1936, hvorpaa han i Oktober samme Aar flyttede til Aalborg, hvor han stadig driver en gros Forretning med Olie under det gamle Firmanavn *Jens Aasted & Co.* I Aalborg optog han ogsaa Konserves og Hørkram en gros. I Krigsaarene har sidstnævnte Del af Forretningen været langt den væsentligste, da der kun har været lidt Olie paa Markedet.

Den 7. Juli 1946 fejrede Forretningen 50 Aars Jubilæum.

Aasted er en ivrig Skakspiller og har været med til at starte Løgstør Skakklub, hvis Formand han var en Tid, og han sidder nu i Bestyrelsen for Aalborg Skakklub.

Den 16. Maj 1930 blev han i Nykøbing Kirke viet til Olga Jacobsen, født den 7. April 1903 i Nykøbing M. (Forældre: Smed paa Morsø Støbegods Peter Randers Jacobsen og Hustru Emilie Helene Kirstine Heilmann.)

Hun har gaaet i Nykøbing Borger- og Realskole. Efter at have forladt Skolen var Fru Aasted en Tid hjemme. Dernæst havde hun Ansættelse først i forskellige Forretninger

og dernæst som Bogholderske paa Fælleslageret. Efter Moderens Død førte hun Hus i nogle Aar for Faderen.

Fru Aasted er ivrig Tennisspiller og dyrker tillige Sang og Musik. Ligesom sin Ægtefælle spiller hun Skak i Aalborg Skakklub.

Medens Fru Aasted boede i Nykøbing, var hun Kassererske i Nykøbing Ungdomsforening, og for et Aar siden var hun med til at starte en Hjemstavnsforening, Morsingboernes Forening for Aalborg, Nørre-Sundby og Omegn, i hvilken Forening hun er Sekretær.

Ingen Børn.

Gerda Aasted,

født den 12. Januar 1899 i Løgstør.

Hun forlod Skolen i Løgstør i 1914, hvorpaa hun straks kom til at styre Huset for sin Fader. Efter 1924 skiftedes hun med sin Søster, Else Aasted, til at være hjemme, og endelig fra 1927—31 styrede hun Hus for sin senere Ægtefælle.

Den 28. December 1931 blev hun paa Frederiksberg Raadhus viet til Erik *Osvald* Meier, født den 4. December 1890 i København. (Forældre: Herreekviperingshandler Peter Pedersen kaldet Meier og Hustru Ane Kirstine Larsen.) (Gift 1) 1924 med Ella Jensine Jensen, født i Aaret 1898 og død 1927.)

Han har gaaet i Borger- og Realskolen i Holbæk, hvor han i Aaret 1906 tog Realeksamen. Dernæst kom han i Murerlære hos P. H. Dithmer, Holbæk. I Vinterhalvaarene 1906—09 gik han paa teknisk Skole i København. I Aaret 1910 fik han sit Svendebrev.

Den 18. September samme Aar gik han paa Valsen og berejste Tyskland, Schweiz og Østrig, hvorfra han vendte tilbage i Aaret 1913. Han arbejdede nu som Svend hos sin Broder, Murermester Frederik Meier, og var her med til at bygge den meget kendte Skorsten paa Nakskov Sukkerfabrik.

Den 1. Juni 1915 blev Meier indkaldt til Infanteriet, hvor han laa ved 13. Bataillon indtil den 2. Februar 1917.

Fra 1917—19 arbejdede han igen som Svend hos Broderen, og fra 1919—20 gik Meier paa Bygningsteknikum

i Horsens. Fra 1920—24 var han ansat hos Stadsingeniøren i Næstved, hvor han var beskæftiget med Kanalprojektet.

Den 1. Januar 1926 nedsatte Meier sig som Murermester i København med Skorstensbygning som Speciale.

I Ægteskabet er en Søn.

Villy Aasted,

født den 10. Juli 1900 i Løgstør og død den 11. Marts 1901 sammesteds.

Asta Aasted,

født den 3. September 1901 i Løgstør.

Hun har gaaet i Løgstør Kommuneskole. Efter at have forladt Skolen har hun været beskæftiget ved Husvæsenet dels ude og dels hjemme.

Den 23. August 1924 blev hun paa Raadhuset i Horsens viet til *Frants Marinus Jensen*, født den 9. April 1889 i Ebeltoft. (Forældre: Gaardejer Johan Jensen og Hustru Ane Marie Christensen.)

Han har gaaet i Ebeltoft Borgerskole, senere kom han i Malerlære hos Malermester Nørlem i Aarhus.

De første otte Aar af deres Ægteskab boede de i Horsens og fra 1932—38 i Aalborg. Siden 1938 har Ægteparret opholdt sig i København, hvor Jensen har haft Beskæftigelse forskellige Steder som Malersvend.

I Ægteskabet er en Søn og to Døtre, tre Børn er døde som smaa.

Rigmor Aasted,

født den 8. Oktober 1902 i Løgstør og død den 31. Juli 1904 sammesteds.

Inger Aasted,

født den 17. September 1905 i Løgstør.

Hun har gaaet i Løgstør Realskole, hvor hun i Aaret 1921 tog Realeksamen. Det paafølgende Aar aflagde hun Prøve i Fransk paa Katedralskolen i Aalborg. Dernæst rejste Fru Jensen til København, hvor hun fra 1922—23 gik paa Købmandsskolens Dagskole.

Fru Jensen fortsatte nu sin Uddannelse ved at tage Un-

dervisning i Sprog. Samtidig hermed havde hun forskellige Kontorstillinger. De sidste Aar inden sit Giftermaal var hun ansat hos Overretssagfører Aage Ørum.

Efter at være bleven gift flyttede Ægteparret i Aaret 1940 til Holte og i Aaret 1943 til Virum. Siden 1946 bebor Ægteparret sin egen Villa, Krogvej Nr. 50.

Den 2. Juli 1932 blev hun paa Københavns Raadhus viet til Kristian Alf Jensen, født den 1. Maj 1904 i Aarhus. (Forældre: Korpsofficiant Jens Jensen og Hustru Mary Kirsten Sørensen.)

Efter at have gaaet i Stenhus Kostskole ved Holbæk tog han i Aaret 1922 Studentereksamen (m). Dernæst tog Jensen i Aaret 1929 den juridiske Embedseksamen. De følgende Aar var han ansat som Sagførerfuldmægtig, først i Sagførerfirmaet Hansen & Larsen, Høng, og dernæst hos Overretssagfører Kjær i Maribo.

Fra 1932—33 har Jensen været ansat som fungerende Sekretær ved Statens Eksportkredit-Udvalg. I Aaret 1933 blev han Sekretær i Handelsministeriet, og den 1. April 1936 fik han fast Ansættelse. Derpaa fulgte følgende Forfremmelser: Fuldmægtig, den 1. April 1940, og Ekspeditionssekretær, den 1. April 1943.

Siden 1934 har Jensen tillige fungeret som juridisk Medarbejder ved Aktieselskabsregisteret, og desuden er han Sekretær for saavel Handelsministeriets Industrilaaneudvalg som for Dansk Standardiseringsraad.

I Ægteskabet er to Sønner.

E l s e Mathilde Aasted

født den 9. Juni 1907 i Løgstør.

I Aaret 1924 tog hun Realeksamen i Løgstør og Aaret efter Tillægsprøven i Fransk i Aalborg. Med korte Afbrydelser styrede hun derpaa Hus for Faderen til dennes Død.

Den 11. December 1929 blev hun paa Gentofte Raadhus viet til Knud Lauritz Estrup, født den 28. December 1897 i Fredericia. (Forældre: Stabssergent Christian Lauersen Estrup og Hustru Laura Nielsen.)

Efter at have gaaet i Skole i Fredericia kom han fra 1912—17 i Lære hos Tømrermester N. P. Nielsen, Købbergade, Fredericia.

Som Svend arbejdede Estrup i Kolding, Brande, Bagsværd og Gentofte, indtil han i Juni 1918 blev indkaldt til Kystartilleriet, hvor han laa ved II. og III. Bataillon. I Aaret 1921 blev han udnævnt til Korporal og den 20. Maj 1922 til overtallig Sergent af Reserven. Dernæst kom Estrup i Aaret 1923 til 3. Feltartilleriregiment i Aarhus, hvor han gjorde Tjeneste til Oktober 1925.

Estrup blev nu Droskechauffør i Hellerup, samtidig med at han hvert Efteraar gjorde 30 Dages Militærtjeneste. I Aaret 1928 nedsatte han sig som Vognmand i Hellerup, hvorpaa han den 31. December 1932 traadte ud af Hæren.

I Ægteskabet er to Sønner.

Børn af *Frederik Theodor Aasted* og *Hustru Petra Margrethe Kaastrup*.

Helga Aasted,

født den 21. April 1891 i Løgstør.

Da Faderen i Aaret 1898 forlod Gatten, fulgte hun sammen med ham til Aarhus, hvor hun kom i Skole. Aaret efter flyttede Faderen til København, og hun kom nu til at gaa i Kapelvejens Skole. Faderen var imidlertid meget ude at rejse, og i Aaret 1901 kom hun til at bo hos en Moster, Frk. Helga Kaastrup, samtidig blev hun Elev i Comtesse Moltkes Skole.

Fra 1907—08 lærte hun Husholdning hos Distriktslæge Büthner i Mariager. Derpaa slog Fru Bengtson sig ned hos Faderen, som da havde købt en Ejendom, Jespervej Nr. 41 i Hillerød. Senere havde hun forskellige Stillinger, og hun var ogsaa et Par Aar hos Moderen i Køge. Endvidere var hun fra den 15. September 1913 til den 10. November 1916 Husbestyrerinde hos Tømremester Carl Jensen i Næstved.

Efter at hendes Ægteskab var blevet opløst boede Fru Bengtsson sammen med Moderen indtil 1936. Hun har saavel dengang som nu haft Arbejde for Husgerningskontoret, dog med Undtagelse af 1918, da hun havde et Ismejeri,

Amagerbrogade Nr. 224, og Aarene 1922—34, da hun var beskæftiget i Botanisk Have.

Den 18. November 1916 blev hun i Frederiksberg Kirke viet til *Hartin* Alfred Julius Bengtsson, født den 16. Juni 1887 i København og antagelig død 1932 i Shanghai. (Forældre: Arbejdsmand Anders Bengtsson og Hustru Anna Kirstine Kastell.) Ægteskabet opløst den 14. September 1917.

Efter at have gaaet i Skole i København blev han Landvæsenselev, og senere har han været beskæftiget forskellige Steder som Fodermester. Paa det Tidspunkt, da Bengtsson blev gift, var han Fodermester paa Sjølundgaard i Sjølund ved Kolding. Senere rejste han til Østen, hvor han fik en god Stilling som Mejeribestyrer i Shanghai, og her menes han at være omkommen under Uroligheder.

Anna Aasted,

født den 23. Marts 1893 i Løgstør og død den 22. August 1893 sammesteds.

Dagmar Aasted,

født den 17. Januar 1896 i Løgstør.

Sammen med Moderen forlod hun i Aaret 1898 Gatten, og hun boede nu sammen med denne lige til 1936.

Hun gik i Køge Realskole, og dernæst var hun Telefonistinde i fem Aar paa Køge Telefoncentral indtil 1917, da Moderen flyttede tilbage til København. Fra 1917—18 var hun ansat hos Fog & Mørup, Nørregade. I de senere Aar har hun haft Arbejde for Husgerningskontoret.

Ugift.

Søren Christian Aasted,

født den 23. August 1897 i Gatten og død den 7. September 1897 sammesteds.

Datter i andet Ægteskab med *Mathie* Frederikke Petersen.

M a r g r e t h e Mathie Louise Aasted,

født den 3. August 1912 i Hillerød.

Den 16. Maj 1913 kom hun i Pleje hos Skomager Peter Larsen i Frederiksborg Landsogn. Her forblev hun indtil 1942, da Plejemoderen flyttede til Esrum (Plejefaderen var død i Aaret 1925), og kun i Ferierne besøgte hun sine Forældre.

Margrethe Aasted har gaaet i Nyhuse Skole. Derefter havde hun Ansættelse i en Trikotage- og Skotøjsforretning, Sangils Eft. Helsingørgade Nr. 2. Samtidig hermed gik hun paa Hillerød Handelsskole. Den 5. Maj 1929 fik hun imidlertid Ansættelse som Telefonistinde paa Hillerød Telefoncentral, en Stilling, som hun stadig beklæder.

Ugift.

Søn af Helga Aasted.

S v e n d Børge Aasted,

født den 30. Oktober 1914 i Næstved.

Han er døbt i Køge Kirke, og siden 1917, da hans Mormoder flyttede til København, har han boet i Hovedstaden. Her gik han i Tietgensgades Skole. Senere blev han Jord- og Betonarbejder, og i flere Aar har han til Stadighed været beskæftiget i D.D.P.A.

Sammen med sin Hustru købte han et Grundstykke i Furesøhave i Bistrup pr. Birkerød. Her opførte han et Hus. Efter Skilsmissen blev denne Ejendom tilkendt Aasted.

Den 30. September 1941 blev han paa Gentofte Raadhus viet til *Else* Solveig Fibæk, født den 20. Juli 1920 i Aarhus. (Forældre: Arkitekt Conrad Holger Fibæk og Hustru Agnes Petersen.) Separeret i Januar 1946 og skilt i Juli samme Aar.

I Aaret 1925 flyttede Fru Aasteds Forældre til Lyngby. Her har hun gaaet i Engelsborgskolen. Senere gik hun i Holte Gymnasium, hvor hun i Aaret 1939 tog Studentereks-

amen (n.s.). Det følgende Aar blev Fru Aasted eksamineret Gymnastiklærerinde fra Statens Højskole for Legemsøvelser, og fra 1940—41 har hun gennemgaaet et Kursus i Barnepleje og Husholdning paa Københavns Kommunes Dagshjem.

Siden den 1. Juni 1941 har Fru Aasted været ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune som Kontorist.

Ægteparret boede et halvt Aar i Gentofte og flyttede dernæst til Virum, hvor Aasted stadig er bosiddende.

Datter af *Svend Børge Aasted* og Hustru *Else Solveig Fibæk*.

Helle Aasted,

født den 5. Maj 1945 i Virum, Lyngby Sogn.

Datter af *Dagmar Aasted*.

Rita Aasted,

født den 2. Juni 1918 i København.

Hun har gaaet i Tietgensgades Skole og Bavnehøjskole. Efter at have forladt Skolen lærte hun at danse hos Paul Huld og optraadte senere overalt i Danmark.

Den 7. August 1939 blev hun i Korsør Kirke viet til Arne Larsen, født den 28. Februar 1915 i Korsør. (Forældre: Togfører Oscar Larsen og Hustru Marie Andersen.)

Han har gaaet i Skole i Korsør og kom som 14-aarig ud at sejle. I Aaret 1940 tog han Styrmands- og Skibsførereksamen i København. Dernæst aftjente han sin Værnepligt i Marinen samme Aar.

Fra 1941—42 sejlede Larsen som Styrmand med Kalundborgbaaden og Korsørfærgen, og siden 1945 har han sejlet som 3. Styrmand med S/S Runø.

Ægteparret er bosiddende i København.

I Ægteskabet er en Søn og en Datter.

Børn af Christian Christensen Aasted og Hustru *Vita*
Susanne Vegener.

Julie Margrethe Aasted,

født den 4. Juli 1855 i Løgstør og død den 3. Marts 1938 sammesteds.

Da Moderen var ret svagelig, forblev hun efter at have forladt Borgerskolen i sit Barndomshjem, indtil hun den 27. November 1880 i Løgstør Kapel blev viet til Janus Piselhøj, født den 22. Oktober 1859 i Løgstør og død den 27. April 1934 sammesteds. (Forældre: Bødkermester Niels Mourits Piselhøj og Hustru Dorthea Christine Christensdatter Agerboe.)

Da Faderen flyttede fra By til By, kom Piselhøj i Huset hos sin ældste Søster, gift med Garver Søren Køster i Mariager. Her gik han i Skole, og senere kom han i Bagerlære hos Bagermester Haslund i Mariager.

Imidlertid havde Faderen i Aaret 1872 paany etableret sig som Bødker i Løgstør, og da Piselhøj havde udlært, fik han Beskæftigelse i Faderens Værksted som Bødker. Derpaa byggede Faderen i Sønnens Navn et Hus i Blindebomsgade Nr. 4, hvor Piselhøj i Aaret 1886 lod indrette et Bageri, som han drev med Dygtighed, indtil han i Aaret 1919 overlod det til en Søn.

Piselhøj søgte ikke offentlige Tillidshverv, men han sad dog i en Periode som Bestyrelsesmedlem i Løgstør Haandværkerforening, ligesom han i mange Aar var Bestyrelsesmedlem i en Begravelseskasse.

Der herskede et smukt Forhold i Hjemmet, og Ægteskabet var meget harmonisk. I de sidste Aar var Piselhøj meget forpint af Sygdom, hvorfor Døden kom som en Befrielse.

Ægteparret ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard.

I Ægteskabet var en Datter og ni Sønner, hvoraf de tre af Sønnerne dog døde som smaa. Sønnerne har forandret deres Familienavn til Elming.

Hansine Aasted,

født den 1. April 1859 i Løgstør og død den 27. Maj 1928 i Aalborg.

Hun tilbragte det meste af sit Liv i Løgstør. Efter sin Skoletid vedblev hun med at bo hos sine Forældre, indtil hun den 5. November 1886 i Løgsted Kirke blev viet til Niels Christian Jepsen, Enkemand efter hendes Faster, Petrine *Marie Aasted* (se denne).

Efter Jepsens Død flyttede hun til Aalborg, hvor hun boede hos sin Datter, som var Kommunalærerinde der, og her døde hun.

Hun ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard sammen med sin Ægtefælle.

I sit Ægteskab havde hun to Sønner og en Datter.

Jens Christian Aasted,

født den 13. Maj 1861 i Løgstør og død den 14. December 1886 sammesteds.

Han har været i Lære i sin Faders Uldspinderi og arbejdede ogsaa her som Svend. Imidlertid fik han Tuberkulose, hvorfor han maatte have Friluftsarbejde. Han blev da ansat ved Løgstør Toldsted, men kun 25 Aar gammel bukkede han under for Sygdommen.

Han ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard.
Ugift.

Børn af *Frederich Carl Christensen Aasted* og Hustru *Ane Marie Fruergaard*.

Jens Christian Martin Aasted,

født den 28. Februar 1857 i Løgstør og død den 13. Marts 1857 sammesteds.

Kirstine Aasted,

født den 5. Juni 1858 i Løgstør og død den 4. Januar 1892 sammesteds.

Efter at have gaaet i Skole forblev hun i Hjemmet. I mange Aar var hun til Stadighed syg og sengeliggende, indtil hun døde 33 Aar gammel.

Hun ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard.
Ugift.

Marthine Marie Aasted,

født den 29. Maj 1859 i Løgstør og død den 27. Marts 1874 sammesteds.

Jens Christian Aasted,

født den 17. Marts 1861 i Løgstør og død den 7. Marts 1920 sammesteds.

Han boede som voksen hos sin Moder og senere sammen med sin Søster, Maren Christiane, i Fjordgade Nr. 18.

Da hans Fødder var vanføre, kom han i Uhrmagerlære, og han aabnede en Uhrmagerforretning i Østerbrogade Nr. 19, der hvor nu Banken for Løgstør og Omegn i Aaret 1929 har opført sin nye Bygning. Senere maatte han paa Grund af Tabet af sit Syn ophæve sin Forretning, og han ernærede sig nu som Børstenbinder.

Var end hans Uhrmagerbutik lille, var den dog et yndet Mødested for Løgstør Borgere, der ønskede at veksle Nyheder.

Han ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard i samme Gravsted som sine Forældre.

Ugift.

Maren Christiane Aasted,

født den 2. Oktober 1864 i Løgstør og død den 11. Januar 1940 sammesteds.

Hun boede i Barndomshjemmet, indtil det blev solgt ved Faderens Død. Derpaa flyttede hun sammen med Moderen og sin ugifte Broder til Naboejendommen, Fjordgade Nr. 18, hvor hun blev boende til Broderens Død. Senere flyttede hun til Fjordgade Nr. 7, hvor hun boede til sin Død.

Hun var vellidt indenfor Familien i Løgstør, og dens Medlemmer besøgte ofte »Tante Jane«, som yndede meget at tale om gamle Dage og ofte trakterede sine Gæster med en overgemt Klejne eller andet Bagværk.

Tante Jane var ikke meget for at forlade Løgstør, saaledes havde hun aldrig kørt med et Jernbanetog, skønt hun ofte var blevet opfordret dertil. Et af de sidste Aar før hendes Død lykkedes det dog at faa hende overtalt til at køre i en Automobil til Aars, og det var hendes eneste Biltur. Hun efterlod sig 12.000 Kr. som Efterkommerne efter hendes Farbrødre arvede.

Hun ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard i samme Gravsted som sine Forældre.

Ugift.

Peter Rudolph Aasted,

født den 4. Juni 1866 i Løgstør og død den 14. Juli 1866 sammesteds.

Christian Marius Aasted,

født den 12. Maj 1869 i Løgstør og død den 7. Oktober 1869 sammesteds.

ANDEN LINIE

Børn af Lars Christensen Aasted og Hustru Anne
Kierstine Laursdatter Bjørn.

Severine Kirstine Larsdatter Aasted,

født den 9. Oktober 1817 i Løgstør og død den 22. December 1901 sammesteds.

Hun boede hjemme indtil Faderens Død. Tre Aar senere blev hun den 14. September 1856 i Løgsted Kirke viet til *Jens* Peter Mulvad, født den 6. Februar 1826 i Holstebro og død den 17. Februar 1866 i Løgstør. (Forældre: Skomager Christen Mulvad og Hustru Ane Barbare Bislev.)

Han var uddannet hos den kendte Naalemagermester Niels Peter Fischer i Løgstør, hos hvem han arbejdede Resten af sit Liv som Naalemagersvend.

Mulvad beboede sit eget Hus i Vestergade, hvorhen hans Svigermoder flyttede, idet han forsørgede hende Resten af hendes Liv.

Han blev begravet paa Løgsted Kirkegaard, medens Hustruen er begravet paa Løgstør Kirkegaard, hvor Gravstedet findes endnu.

I Ægteskabet var to Børn, som begge døde som smaa.

Christiane Larsdatter Aasted,

født den 9. Oktober 1817 i Løgstør og død den 5. November 1817 sammesteds.

Lars Bjørn Larsen Aasted,

født den 16. Juni 1819 i Løgstør og død den 20. Juni 1882 i Farsø Sogn.

Han kom i Lære hos Sadelmager Hartvig Wulf, og da denne flyttede til Hobro, flyttede Aasted med. Senere kom han tilbage til Løgstør, hvor han boede hos sin Søster, Severine Mulvad, i Vestergade. Han ernærede sig som vandrende Sadelmager, idet han drog fra Gaard til Gaard, hvor han udførte Sadelmagerarbejde. Det var da ogsaa under en saadan Rejse, at han »efter tre Timers Sygdom« døde paa Thorsgaard i Farsø.

Han var en stor og kraftig Mand, der ikke kendte til Sygdom. Man fortæller, at han var meget slet klædt, og at hans Tøj var saa fuldt af Lapper, at han mindede om en Harlekin.

Han blev begravet paa Løgstør Kirkegaard i samme Gravsted som ovennævnte Søster, Gravstedet findes endnu.

Ugift.

Christiane Larsdatter Aasted,

født den 22. Oktober 1820 i Løgstør og død den 5. Oktober 1857 i Overlade ved Løgstør.

Den 1. Marts 1835 forlod hun Løgstør og flyttede til Rantum i Bjørnsholm Sogn. Her blev hun i den nu nedlagte Bjørnsholm Slotskirke den 31. Oktober 1844 viet til Søren Christian Mathiesen, født 1812 i Trend og død den 19. Februar 1888 i Overlade. (Forældre: Husmand Mathias Jørgensen og Hustru Mette Poulsdatter.)

Ved Ægteskabets Begyndelse arbejdede han paa Herregaarden Bjørnsholm. Senere forpagtede han nogle faa Aar Bjørnsholm Nørre Mølle, hvorpaa han blev Staldkarl paa Herregaarden. Endelig blev han i Begyndelsen af Halvtredserne Husmand i Overlade, hvorved han fik et Jordbrug, som han drev til sin Død.

Kun 37 Aar gammel døde hans Hustru efter at have født ham fem Børn. (Derpaa giftede han sig i Aaret 1857 med den tyveaarige Karen Kirstine Mikkelsen.)

Søren Larsen Aasted,

født den 29. Juni 1823 i Løgstør og død den 2. August 1837 sammesteds.

Christen Larsen Aasted,

født den 29. Juni 1823 i Løgstør og død den 2. September 1823 under selve »Daabsconfirmationen« i Løgsted Kirke.

Christen Larsen Aasted,

født den 2. April 1825 i Løgstør og død den 3. Juli 1882 i Holstebro.

Efter at have gaaet i Skole kom han i Skomagerlære, og han blev ogsaa udlært som Skomager, men han har næppe været meget begejstret for Professionen, for den 31. Maj 1847 blev han Rekrut ved 11. Bataillon i Aalborg. Allerede den 9. September 1849 blev han paa Lerbæk Mark dekoreret med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. Fire Dage efter udnævntes han til Korporal. Han forblev i Hæren, og den 30. September 1857 modtog han Hæderstegnet for otte Aars Tjeneste. Den 1. Januar 1858 ansattes Aasted som Vaabenmester ved 4. Kompagni. Senere avancerede han til Sergent og til sidst til Kommandersergent (Oversergent).

Han deltog saavel i den første som den anden slesvigske Krig. Ialt har han deltaget i ti Fægtninger, nemlig i Aaret 1848 ved Bov og Slesvig, i 1849 ved Kolding, Gudsø og Fredericia, i 1850 ved Stenderup, Isted og Stentenmühle og i 1864 ved Sankelmark og Vejle.

Han var Vaabenbroder, og i Aaret 1877 modtog han Krigsmedaljen.

I Hæren gik han under Navnet Løgstør. Han havde et stort Ar i Panden efter et Sabelhug, som han havde faaet den 23. April 1848 i Slaget ved Slesvig, hvorefter han blev indlagt paa Augustenborg Lazaret.

Paa Grund af en Uoverensstemmelse traadte Aasted den 1. November 1870 ud af Hæren med Pension.

Han blev dog stadig boende i Aalborg, i en kort Tid boede han dog i Lindholm ved Nørre-Sundby. I den sidste Tid havde han en Stilling som Bademester paa Fjordbadeanstalten, og denne afsluttedes i Aaret 1877 med hans Udnævnelse til Arrestforvarer i Holstebro.

Aasted var en meget retskaffen Mand, men tillige var han livlig og fornøjelig, og det vakte megen Glæde i Løgstør, naar »Løgstør« af og til besøgte sin Familie der.

Den 10. Maj 1854 blev han i Budolfi Kirke, Aalborg, viet

til Inger *Marie* Knudsen, født den 4. November 1833 i Aalborg og død den 18. Marts 1900 i Holstebro. (Forældre: Arbejdsmand Poul Knudsen og Hustru Kirsten Nielsdatter.)

Kun 57 Aar gammel døde han pludselig uden forudgaaende Sygdom. Og efterlod han end sin Enke og sin Børneflokk i vanskelige økonomiske Forhold, blev dog hans Døtre gifte med Mænd i gode Stillinger. Af hans tretten Børn døde fire som spæde, fire naaede ikke de halvtreds og to naaede kun lige derover.

Før sit Ægteskab havde Fru Aasted været Syerske i Aalborg, og et Par Aar efter sin Ægtefælles Død fik hun en god Stilling som Bestyrerinde af Holstebro Svineslagteris Udsalg i Holstebro. Denne Stilling havde hun til sin Død. Hun skildres som en dygtig og energisk Kvinde.

Ægteparret ligger begravet paa Holstebro Kirkegaard.

Kirstine Larsdatter Aasted,

født den 28. August 1827 i Løgstør og død den 8. Maj 1860 sammesteds.

Hun boede hjemme hos Faderen indtil dennes Død i Aaret 1853, derpaa boede hun sammen med sin yngste Søster, og efter dennes Giftermaal med Gartner Lyngbye i Aaret 1858 boede hun hos de nygifte til sin Død.

Hun ernærede sig som Syerske.

Ugift.

Elisabet Larsdatter Aasted,

født den 7. August 1831 i Løgstør og død den 30. September 1904 sammesteds.

Ligesom sin Søster Kirstine boede hun hos Faderen indtil dennes Død i Aaret 1853, derpaa boede hun sammen med denne Søster. Ogsaa efter at hun var blevet gift, boede Søsteren hos hende indtil sin Død i Aaret 1860.

Den 10. September 1858 blev hun i Løgstør Kapel viet til Knud Knudsen Lyngbye, født den 6. November 1829 i Volsted i Aalborg Amt og død den 21. August 1894 i Løgstør. (Forældre: Skolelærer og Kirkesanger Knud Jensen Lyngbye og Hustru Maren Margrethe Jensdatter.)

Lyngbye var Gartner og havde et Gartneri øst for Byen paa et lejet Stykke Jord. Han var Medlem af »Forskjønnel-

sescomiteen«. I Aaret 1872 blev han ogsaa Medlem af Kommunalbestyrelsen i Løgstør, og her sad han indtil 1878.

Til at begynde med boede Ægteparret i sit eget Hus i Fjordgade, men da det gik tilbage for Manden, flyttede de hver til sit, og Elisabet Lyngbye boede nu paa Realskolen, hvor hun udførte Rengøringsarbejde. Da hendes Søster, Severine Mulvad, døde i Aaret 1901, arvede hun hende og flyttede derpaa til Søsterens Hus, hvor hun boede til sin Død.

Hun ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard.

I Ægteskabet var to Sønner og to Døtre.

Børn af Christen Larsen Aasted og Hustru Inger
Marie Knudsen.

Andreas Christian Aasted,

født den 14. Oktober 1853 i Aalborg og død den 30. Juni 1900 sammesteds.

Efter at have gaaet i Skole i Aalborg kom han paa Hærens Elevskole paa Frederiksberg Slot. Senere gennemgik han Officersskolens yngste Klasse og udnævntes den 30. Juli 1873 til Sekondløjtnant. Han gjorde nu Tjeneste et Aar ved 9. Bataillon i Aalborg, hvorefter han fik Ansættelse ved Toldvæsenet i Aalborg.

Den 27. Juli 1876 blev Aasted udnævnt til Toldassistent i Ringkøbing, og den 1. Januar 1880 udnævntes han til Løjtnant ved 39. Bataillon. Derpaa vendte han tilbage til Aalborg i Aaret 1885. Her blev han den 1. Januar 1888 »forundt kongelig Udnævnelse«, hvilket vil sige, at han blev pensionsberettiget, og endelig udnævntes han i Aaret 1889 til Toldkontrollør.

Medens Aasted var ansat i Ringkøbing, maatte han, saasnart en Stranding fandt Sted, straks køre ud til Vesterhavet. Disse Ture fyldte ham med megen Gru, og han fortalte ofte sine Børn, hvorledes han havde været Vidne til, at Skibsbrudne forgæves raabte om Hjælp, indtil de blev opslugt af Bølgerne.

I Hjemmet herskede der et smukt Familieforhold, og

som den gode Familiefader han var, forstod han, trods sin lille Indtægt, at forsørge sin store Familie. Saaledes forsaalede han selv sine Børns Fødtøj, idet han havde arvet sin Faders Skomagerværktøj. Kun 46 Aar gammel døde han efter længere Tids haabløs Sygdom.

Den 18. August 1874 blev han i Budolfi Kirke i Aalborg viet til *Kirstine* Margrethe Andersen, født den 11. Januar 1851 i Aalborg og død den 17. December 1936 i København. (Forældre: Skibstømrrer Niels Andersen og Hustru Marie Mortensen.)

Kort Tid efter sin Ægtefælles Død flyttede Fru Aasted til København, hvor hun bosatte sig paa Nørrebro. Efter at være bleven gammel og svagelig flyttede hun i Aaret 1935 hen til sin Søn Niels Aasted, og her døde hun.

Ægteparret ligger begravet paa Almenkirkegaarden i Aalborg.

Pauline Kirstine Aasted,

født den 15. Marts 1855 i Aalborg og død den 21. Juni 1856 sammesteds.

Carl Pouly Aasted,

født den 8. Marts 1857 i Aalborg og død den 16. Februar 1902 sammesteds.

Han har gaaet i Aalborg Borgerskole. Dernæst kom han i Tobaksspinderlære hos Cohn & Kjær i Aalborg. Efter at have udlært arbejdede han i en Aarrække paa C. W. Obels Tobaksfabrikker i Aalborg. Den 21. April 1891 løste han Borgerskab og etablerede sig som Cigar- og Tobakshandler i Kongensgade Nr. 7, samtidig hermed passede han sit Arbejde hos Obel. Denne Forretning havde han til 1900.

Aasted var en begavet og fornøjelig Mand med megen Sans for Humor. I sin Fritid læste han mange skønlitterære og videnskabelige Bøger.

Den 25. Oktober 1880 blev han i Ellidshøj Kirke, syd for Aalborg, viet til Ane *Martine* Andersen, født den 15. Januar 1860 i Øster Brønderslev og død den 31. December 1944 i Aalborg. (Forældre: Snedkermester Andreas Andersen og Hustru Mette Marie Larsen.)

Hun har gaaet i Skole i Hals. Da Moderen blev Distrikts-

jordemoder i Ellidshøj, flyttede Datteren med hende og bistod hende med Husholdningen.

Ved sin Mands tidlige Død sad Fru Aasted tilbage med tre umyndige Børn. For at skaffe sig Indtægt havde hun Hjemmearbejde for Obel. Da Børnene voksede til og fik Beskæftigelse, opgav hun dette og førte Hus for dem.

Fru Aasted var meget flittig, og tillige var hun velbega- vet, saaledes forstod hun at skrive gode, indholdsrige Bre- ve. Skønt indgiftet havde hun megen Interesse for Familien Aasted og besad en ikke ringe Viden om Slægtens Med- lemmer.

Ægteparret ligger begravet paa Almenkirkegaarden i Aalborg.

Laura Andrea Aasted,

født den 9. Maj 1860 i Aalborg og død den 10. December 1866 sammesteds.

I da Christine Aasted,

født den 31. December 1861 i Aalborg og død den 12. Juni 1906 i Holstebro.

Hun har efter endt Skolegang i Aalborg lært Hushold- ning dels paa Hotel Schaumburg i Holstebro og dels i Amts- gaarden i Ringkøbing.

Den 5. Juni 1885 blev hun i Holstebro Kirke viet til Peder Frandsen, født den 27. April 1852 i Estvad Sogn i Ring- købing Amt. (Førældre: Morten Nielsen og Maren Peders- datter.)

Oprindelig hed han Peder Mortensen, men ved Lov af den 1. April 1905 fik han Tilladelse til at føre Familienav- net Frandsen.

Han har gaaet i Skole i Estvad og kom i Aaret 1868 i Lære hos Tømrermester Damgaard i Skive. I Aaret 1874 aftjente Frandsen sin Værnepligt ved Ingeniørregimentet i København. Han har som Tømmersvend haft Arbejde overalt i Landet.

Den 20. Februar 1880 nedsatte han sig som Tømrerme- ster i Holstebro. Frandsen er en af de førende Skikkelser indenfor Haandværkerstanden i Holstebro, og han har op- ført en Række af Byens store Bygninger bl. a. de kom-

munale Mellem- og Realskoler, Hotel Postgaarden m. m. Udenfor Byen har Frandsen ogsaa haft betydelige Arbejder saasom Stationsbygningerne paa Thybanen, forskellige Havne- og Brobygningsarbejder samt Restaureringer af Kirketaarne.

Frandsen har i to Perioder været Medlem af Holstebro Byraad. Endvidere har han siddet som Formand i Grundejerforeningen og Tømrermesterforeningen samt været Bestyrelsesmedlem i Holstebro Industri- og Haandværkerforening. Af de to sidstnævnte Foreninger er han nu Æresmedlem.

Sit Hverv som Repræsentant for Ny jyske Købstadskreditforening, Aarhus, varetager han endnu trods sine 94 Aar, ligesom han stadig er aktiv Tømrermester.

Frandsen bebor sin egen Ejendom, Danmarksgade Nr. 32.

Fru Frandsen ligger begravet paa Holstebro Kirkegaard.

I Ægteskabet fødtes ialt ni Børn, hvoraf dog de fire døde som smaa. Af de nulevende er de tre Sønner og de to Døtre.

Therese Christophine Aasted,

født den 8. Marts 1864 i Aalborg og død den 14. Februar 1928 i Holstebro.

Hun har gaaet i Skole i Aalborg og efter 1877 i Holstebro. Efter endt Skolegang forblev hun i Hjemmet, samtidig lærte hun at sy. Af Væsen var Fru Jensen noget tilbageholdende, og hun lod Forstanden raade.

Den 25. November 1885 blev hun i Holstebro Kirke viet til Jens Peter Jensen, født den 13. November 1856 i Ringkøbing og død den 17. November 1922 i Holstebro. (Forældre: Arbejdsmand Jeppe Christian Jensen og Hustru Helene Marie Holst.)

Han har gaaet i Skole i Ringkøbing, og i Aaret 1876 af-tjente han sin Værnepligt ved Infanteriet i Viborg. Herfra hjemsendtes han som Korporal. Dernæst fik Jensen Ansættelse paa Amtstuen i Ringkøbing og ca. 1880 blev han forflyttet til Amtstuen i Holstebro. Her var han nogle Aar og blev derpaa ansat i Holstebro Bank som Assistent. I Aaret 1890 udnævntes han til Bogholder, i 1891 til Kasserer og endelig den 27. Juli 1899 til Bankdirektør.

Holstebro Avis skriver i en Nekrolog om ham: »Indenfor

Bankens Ledelse, dens Funktionærer og Bankens Kunder var Bankdirektør Jensen en afholdt Mand, og han varetog sin Gerning i Banken med stor Dygtighed og Samvittighedsfuldhed, og han har sin store Part af Æren for Holstebro Banks udmærkede Virksomhed.«

Han var Branddirektør for Købstædernes almindelige Brandforsikring, og endvidere var han i en Aarrække Medlem af Ligningskommissionen og Formand for Ejendoms-skyldsraadet.

I Odd-Fellow Ordenen var han et meget interesseret Medlem.

Uden forudgaaende Sygdom døde han pludselig, ramt af et Hjerteslag, netop som han kom hjem en Aften. Ved Begravelsen den 22. November 1922 gik, da Kisten skulde føres fra Kirken og til Kirkegaarden, Forsvarsbrødrene med Fane forrest, medens Odd-Fellow Brødre dannede en Æresvagt omkring Rustvognen.

Ægteparret ligger begravet paa Holstebro Kirkegaard.

I Ægteskabet var tre Sønner og to Døtre.

Lauritz Emil Aasted,

født den 21. April 1866 i Aalborg.

I Aaret 1877 flyttede Faderen til Holstebro, hvorfor han fuldendte sin Skolegang her og kom i Lære hos Købmand Poul Andersen. Efter i Aaret 1885—86 at have aftjent sin Værnepligt ved sin Faders gamle Bataillon (11. Bat.) i Aalborg, fik han Ansættelse hos Købmand Carl Bechgaard i Lemvig som første Mand. Denne Stilling forlod han i Aaret 1893 for at overtage Isenkræmmer Florentin Flach's Forretning, Torvet Nr. 5, som var grundlagt i Aaret 1865 af E. M. Hestbech. I Aaret 1897 byggede han en ny Ejendom, Torvet Nr. 7, og flyttede sin Butik herhen. I Aaret 1917 blev denne kendelig udvidet.

Som Byraadsmedlem fra 1903—09 og fra 1913—17 lykkedes det ham trods megen Modstand at skaffe Lemvig en anelig Markedsplads, endvidere havde han den Glæde, at Kommunnanen overtog en privat Realskole, idet det laa ham meget paa Sinde, at Børn af fattige Forældre kunde faa en videregaaende Undervisning.

I mange Aar var han Bestyrelsesmedlem af Handelsfor-

eningen og deraf syv Aar som Formand, og han var i tyve Aar Formand for Lemvig Banks Bankraad. Endvidere har Aasted været Medlem af Bestyrelsen for Sammenslutningen af danske Havne og Medlem af dennes Forretningsudvalg samt Bestyrelsesmedlem af A/S Lemvig og Omegns Kul og Koks Import.

I Aaret 1909 blev han svensk Vicekonsul, hvilken Stilling han beklædte til 1939, da Konsulatet blev ophævet.

Da Kongen i Aaret 1924 gæstede Lemvig, aflagde Majestæten Konsulen et Besøg i dennes Hjem. Aasted er dekoreret med Dannebrogordenens Ridderkors (den 29. Februar 1924) samt den svenske Vasaorden af første Klasse.

Den 1. November 1943 fejrede han sit 50-Aars Forretningsjubilæum.

Aasted ejer en Lystejendom, Knolden, i Virklund ved Silkeborg.

Den 15. Oktober 1890 blev han i Holstebro Kirke viet til Marie Margrethe Götsche, født den 7. November 1865 i Holstebro og død den 8. Juli 1939 i Lemvig. (Forældre: Skomagermester Heinrich Götsche og Hustru Mette Marie Jacobsen.)

Hun har gaaet i en privat Skole i Holstebro og fik tillige Undervisning i Haandarbejde og Musik. Dernæst lærte hun Husholdning paa Herregaarden Nørlund (Kommandør H. E. Bluhme) ved Rold Skov, hvorefter hun et Aarstid var beskæftiget hos en Familie i Lavrbjerg (Laurberg) i Randers Amt.

Fru Aasted var en meget dygtig Husmoder, der ikke kendte til at sidde med Hænderne i Skødet. Foruden at være en Hjemmets Kvinde var hun tillige meget gæstfri, fornøjelig og selskabelig anlagt.

Hun ligger begravet paa Lemvig Kirkegaard.

L a u r a A n d r e a A a s t e d,

født den 15. November 1868 i Aalborg og død den 23. Oktober 1937 i Skanderborg.

Hun har gaaet i Skole i Aalborg og efter 1877 i Holstebro. Efter endt Skolegang forblev hun i Hjemmet, indtil hun blev gift. Fru Albech var meget gemytlig og fornøjelig,

tillige var hun en god Husmoder, kendt for sin Dygtighed til at lave Mad.

Den 16. Juni 1893 blev hun i Holstebro Kirke viet til Jens Peter Albech, født den 16. Juni 1865 i Ringkøbing og død den 12. Februar 1932 i Skanderborg. (Forældre: Skrædermester Carl Christian Jensen Albech og Hustru Caroline Hansen.)

Han har gaaet i Ringkøbing Borgerskole. Senere aftjente han sin Værnepligt som Infanterist og hjemsendtes som Underkorporal. Derpaa fik Albech Ansættelse paa Amtstuen i Ringkøbing. Herfra blev han forflyttet til Amtstuen i Holstebro, og endelig i Aaret 1897 blev han som Amtstuefuldmægtig knyttet til Amtstuen i Skanderborg.

Skanderborg Amtsavis skriver i en Nekrolog om ham: »Han var en Tjenestemand af den gamle Type, stille og tilbageholdende af Væsen — minutøs i Udførelse af sin Gerning og i Forhold til Publikum af en ganske usædvanlig Tjenstvillighed. Han havde en fin Iagttagelsesevne, og den stille, beskedne Mand kunde være sprudlende vittig ved private Lejligheder.«

Døden kom uventet, idet Albech vilde begive sig paa Vej til sit Arbejde, faldt han om, ramt af et Hjerteslag.

Ægteparret ligger begravet paa Skanderborg Kirkegaard. I Ægteskabet var en Søn og en Datter.

S o p h u s P e t e r A a s t e d,

født den 9. December 1870 i Aalborg og død den 12. April 1912 i Holstebro.

Efter at have gaaet i Skole i Holstebro kom han i Aaret 1885 i Lære i Firmaet J. & C. Schou i Holstebro. Her forblev han Resten af sit Liv, først som Kommis og senere som Lagerforvalter. Som Lagerforvalter var han beskæftiget med Udleveringen af Mel, Korn og Foderstoffer m. m.

Sin Værnepligt havde han i Mellemtiden aftjent som Infanterist i Viborg.

Den 12. Maj 1907 blev han i Holstebro Kirke viet til Anna Kathrine Nielsen, født den 26. Oktober 1876 i Maabjerg ved Holstebro og død den 12. Maj 1944 i Herning. (Forældre: Gaardmand Peter Christian Nielsen og Hustru Ane Cathrine Christensen.)

Hun har gaaet i Skole i Maabjerg. Senere kom hun til Holstebro, hvor hun først var ansat i Huset hos I. & C. Schou og siden hos Pastor Bülow. Under den første Verdenskrig fik Fru Aasted en Stilling som Bestyrerinde af Folkekøkkenet i Holstebro, og endelig var hun fra 1920—36 Bestyrerinde af De Gamles Hjem i Herning.

Ægteparret ligger begravet paa Holstebro Kirkegaard.

Ingeborg Marie Aasted,

født den 19. Juni 1873 i Lindholm ved Nørre-Sundby og død den 11. Januar 1933 i Holstebro.

Da Faderen i Aaret 1877 blev udnævnt til Arrestforvarer i Holstebro, var hun endnu ikke døbt. Hun blev derfor døbt i Aalborg, hvor Forældrene boede paa nævnte Tidspunkt, idet man mente, at det var uheldigt at komme til Holstebro med en saa stor, udøbt Pige.

Marie Aasted har gaaet i Skole i Holstebro og blev efter endt Skolegang knyttet til Holstebro Svineslagteris Udsalg, Slagterigade, Holstebro, hvor hun bistod Moderen. Efter dennes Død blev hun selv Bestyrerinde, en Stilling, hun beklædte lige til den 1. Januar 1933.

Hun ligger begravet paa Holstebro Kirkegaard.
Ugift.

Anna Elisa Aasted,

født den 11. Maj 1875 i Aalborg og død den 25. November 1876 sammesteds.

A n n a Elisa Dusine Aasted,

født den 16. Juli 1876 i Aalborg og død den 6. April 1928 i København.

Hun levede hele sin Barndom i Holstebro, hvor hun gik i Skole. Senere fik hun Ansættelse i Svineslagteriets Udsalg i Holstebro, som hendes Moder ledede. Denne Stilling forlod hun, da hun skulde giftes.

Fru Nikolaisen var et ualmindelig godt og elskværdigt Menneske, altid livlig og munter og glad for sine Kaar. Selv om disse en Tid lang var ret jævne, havde hun dog til overs

for alle, og navnlig for sine mange Søskendebørn, der i hendes Hjem fandt et andet Hjem.

Kun 51 Aar gammel døde hun af Kræft og blev begravet paa Vestre Kirkegaard i København.

Den 10. Maj 1906 blev hun i Skt. Knuds Kirke i Odense viet til *Johannes* Christian Nikolaisen, født den 11. September 1876 i Odense og død den 5. Juni 1933 i Gentofte. (Forældre: Bomuldsvæver Jens Peter Nikolaisen og Hustru Johanne Christine Becher.)

Efter at have taget Præliminæreksamen ved en af Odenses Privatskoler havde han Ansættelse som Sagførerfuldmægtig forskellige Steder, idet han var beskæftiget hos følgende Sagførere: Juul Petersen, Odense, Stær, Nykøbing S., og Andersen, Holstebro.

Han har aftjent sin Værnepligt som Fæstningsartillerist.

I Aaret 1904 fik Nikolaisen Ansættelse som Fuldmægtig hos Overretssagfører Michael Carlsen i København, og i Aaret 1917 blev han Kontorchef i Sagførerfirmaet R. N. Rasmussen, Stormgade Nr. 20, hvor han forblev indtil 1931, da han oprettede et juridisk Kontor i sin nyerhvervede Villa, Højsgaardsalle Nr. 81 i Gentofte.

Nikolaisen var en dygtig og begavet Mand, hvorfor der tildeltes ham forskellige Tillidshverv, saaledes var han Næstformand i den konservative Vælgerforenings Afdeling for 13. Kreds, endvidere var han Revisor i den konservative Vælgerforenings Hovedafdeling samt Medlem af det konservative Folkepartis Repræsentantskab. Desuden var han Medlem af Bestyrelsen for Fynsk Samfund.

I Aaret 1922 blev Nikolaisen optaget som Medlem i Hafnia Logen Nr. 28 (en Afdeling inden for Odd-Fellow Logen), og her virkede han fra 1925—30 som Sekretær.

Efter Fru Nikolaisens Død synes den bedste Del af hans Liv at være gaaet, vel blev han i Januar 1929 gift med Jonny Voigt, og vel fik han sin egen Villa i Gentofte, men Børnene forlod Hjemmet, og hans Forretning i Gentofte gik daarligt, men da gjorde et Hjerteslag uventet en Ende paa hans Liv.

Odd Fellow Brødre fulgte ham til Graven. Han ligger begravet paa Gentofte Kirkegaard.

I Ægteskabet var en Søn og en Datter.

Olga Regine Charlotte Aasted,

født den 14. Oktober 1878 i Holstebro og død den 28. Maj 1879 sammesteds.

Børn af Andreas *Christian Aasted* og Hustru *Kirstine Margrethe Andersen*.

Emilie Marie Antoinette Aasted,

født den 11. Januar 1872 i Aalborg og død den 18. November 1894 sammesteds.

Hun har tilbragt hele sin Barndom i Aalborg, eftersom hun som Barn boede hos sine Bedsteforældre, Skibstømrer Niels Andersen og Hustru. Først da Forældrene i Aaret 1885 vendte tilbage til Aalborg, flyttede hun hjem til dem.

Emilie Aasted har gaaet i Aalborg Borgerskole. Efter at have forladt Skolen var hun dels hjemme og dels ude, men nogen egentlig Stilling havde hun ikke.

Hun døde af Hjernebetændelse og blev begravet i samme Gravsted som sin Broder Alfred paa Almenkirkegaarden i Aalborg.

Ugift.

Dagmar Elisabet Hedvig Aasted,

født den 17. April 1874 i Aalborg.

Hun begyndte med at gaa i Skole i Ringkøbing Borgerskole. Efter at Faderen i Aaret 1885 var blevet forflyttet til Aalborg, kom hun til at gaa i Frk. Mørchs Pigeskole.

I Aaret 1892 blev Fru Brasch ansat som Lærerinde og ung Pige i Huset paa Strandbjerggaard ved Struer. Efter at have været her i fire Aar lærte hun Modefaget sammen med sin yngre Søster, Stella Aasted, hos Modehandlerinde Fru Jensen, Gravensgade, Aalborg. Fra 1897—1900 var hun ansat i en lignende Forretning i Thisted, hvorpaa hun flyttede til København, hvor hun fik Ansættelse hos Fru Musikdirektør Ulrich Andersen, der havde en Modehandel paa Nørrebrogade Nr. 49. I Aaret 1901 overtog Fru Brasch selv Forretningen, som hun drev til 1909 og derpaa nedlagde.

Den 22. August 1902 blev hun i Hellig Kors Kirke i København viet til *Valdemar Julius Michael Brasch*, født den 8. December 1861 i Korsør og død den 11. September 1911 i København. (Forældre: Snedkersvend Peter Johannes Brask og Hustru Caroline Marie Rosalie Paulus.)

Han har gaaet i Skole i Korsør, hvor han senere kom ind i Toldvæsenet som Toldmedhjælper. Her udnævntes han den 11. November 1889 til Toldassistent. I Aaret 1892 blev Brasch forflyttet til København, hvor han den 1. Juni 1898 udnævntes til Toldkontrollør.

Han ligger begravet paa Assistens Kirkegaard i København.

I Ægteskabet var to Sønner og en Datter.

Anna Viktoria Therese Aasted,

født den 1. September 1875 i Aalborg og død den 22. November 1904 sammesteds.

Hun har gaaet i Borgerskole først i Ringkøbing og senere i Aalborg, efter at Faderen i Aaret 1885 var blevet forflyttet til Aalborg Toldsted.

Hun kom i Huset hos en Købmand i Nærheden af Skanderborg, hvor en Broder til Købmanden led af Tuberkulose. Antagelig er hun her blevet smittet; thi da hun efter et Par Aars Forløb vendte tilbage til Hjemmet i Aalborg, blev hun syg og kom paa Vejlebjerg Sanatorium. Udskrevet herfra gik Anna Aasted nogle Aar hjemme og skrantede, inden hun døde.

Hun ligger begravet i Familiegravstedet paa Almenkirkegaarden i Aalborg.

Ugift.

Meta Christella (Stella) Aasted,

født den 9. Februar 1877 i Ringkøbing og død den 16. September 1937 i København.

Hun har gaaet i Aalborg Borgerskole. I Aaret 1896 blev hun sammen med sin ældre Søster, Dagmar, uddannet i Modefaget hos Modehandlerinde Fru Jensen, Gravensgade, Aalborg. Dernæst var hun Husbestyrerinde et Par Aar i Aalestrup, indtil hun i Aaret 1900 flyttede til København,

hvor hun bistod førnævnte Søster i dennes Forretning. Da Søsteren i Aaret 1909 ophævede sin Forretning, nedsatte hun sig som Modehandlerinde, idet hun lejede en første Sal i Fredensgade Nr. 4, København.

I Aaret 1930 ophævede Stella Aasted sin Forretning. Resten af sit Liv var hun om Sommeren Bestyrerinde for Riva, Humlebæk, et Rekreationshjem for Enker efter Toldkontrollører, (Hjemmet ejes af den danske Toldetats Forening), og om Vinteren var hun Husbestyrerinde hos Murrermester H. C. Andersen, Provstevej, Brønshøj.

I Sommeren 1937 fik hun Gulsot og blev indlagt paa Usersød Sygehus, hvorfra hun for at være sin Familie nærmere overflyttedes til Bispebjerg Hospital, hvor hun døde efter at være blevet opereret for en Svulst.

Stella Aasted var et godt og elskværdigt Menneske med megen Interesse for sin Familie.

Hendes Urne blev nedsat i Familiegravstedet paa Almenkirkegaarden i Aalborg.

Ugift.

Niels Kristian Louis Aasted,

født den 8. Maj 1878 i Ringkøbing og død den 7. August 1878 sammesteds.

Niels Kristian Karl Martinus Aasted,

født den 4. April 1879 i Ringkøbing og død den 9. Marts 1905 i København.

Han har gaaet i Aalborg Katedralskole, hvor han tog Præliminæreksamen. Dernæst blev han antaget som Postelev paa Aalborg Posthus. Medens han var her, gjorde han Bekendtskab med en dansk-amerikansk Familie, sammen med hvilken han rejste til Chicago. Derfra tog Aasted paa Skovarbejde. Her blev han syg og vendte tilbage til den føromtaltte Familie i Chicago. Da hans Penge var sluppet op, gav hans Familie i Danmark ham Rejsepenge, hvorpaa han vendte tilbage til Aalborg.

Det gik nu noget bedre med Helbredet, og i Aaret 1904 tog han Handelsskoleeksamen paa Justitsraad Møllers Handelsskole i Aalborg. Nu rejste Aasted til København,

hvor han boede hos sin ældre Søster, Fru Dagmar Brasch. Her blev han imidlertid alvorlig syg, han blev indlagt paa Frederiks Hospital, og her døde han efter seks Maaneders Forløb af Nyre- og Blærebetændelse.

Han blev begravet paa Vestre Kirkegaard i København.
Ugift.

Ernst Alfred Viggo Aasted,

født den 25. Januar 1881 i Ringkøbing og død den 24. Maj 1890 i Aalborg.

Som Elev i Aalborg Borgerskole stødte han Hovedet under Leg i Skolegaarden. Dette havde kort Tid efter Døden til Følge.

Christian Larsen Aasted,

født den 11. Juni 1882 i Ringkøbing.

Han har gaaet i Borgerskolen i Aalborg. Efter at have forladt Skolen kom han i Malerlære hos Malermester Petersen, Vesterbrogade, Aalborg. Her har han ogsaa arbejdet som Svend.

I Aaret 1907 rejste han med Familie til U. S. A., hvor han tog Ophold i Bridgeport, Connecticut. Til at begynde med maatte han, indtil han havde lært Sproget, tage fat paa hvad som helst, saaledes var han en Tid »liftboy«. Faa Aar efter flyttede han til Greenfield, Connecticut, hvor han etablerede sig som Malermester. I Aaret 1930 flyttede han til Fairfield, Connecticut. Under Arbejdet paa Kirketaarnet i Southport i November 1914 brast Stilaldset, og Aasted styrtede 6—7 m ned uden dog at komme noget videre til Skade.

Den 1. Februar 1905 blev han i Budolfi Kirke i Aalborg viet til Elisa Maria Rye, født den 11. Oktober 1884 i Hulkjærhus i Højbjerg Sogn ved Viborg. (Forældre: Teglbrenner Jens Andersen Rye og Hustru Johanna Maria Pedersen.)

Hun har gaaet i Viborg Borgerskole, og efter sin Skoletid har hun haft Ansættelse hos Kaptajn Collin, Østergade, Aalborg.

I Aaret 1944 fik Fru Aasted amerikansk Indfødsret. Hun gaar almindelig under Navnet Lise.

Ægteparret bor i sit eget Hus i Fairfield.

Axel Aasted,

født den 7. August 1883 i Ringkøbing og død den 30. September 1883 sammesteds.

Inger Marie Aasted,

født den 10. Februar 1885 i Ringkøbing.

Kort efter hendes Fødsel flyttede hendes Forældre til Aalborg, og her kom hun til at gaa i Fru Møllers Skole. Efter at have forladt Skolen var hun hjemme indtil 1907, da hun blev Husbestyrerinde hos Intendant, Kammerjunker Rosenørn i Hellerup, og her var hun indtil sit Giftermaal.

Efter sin Ægtefælles tidlige Død førte hun Forretningen videre et Aarstid, men solgte derpaa ud og ophævede den.

Da Fru Beckmanns Søn skulde studere paa Den polytekniske Lærestanstalt, flyttede hun i Aaret 1933 til København. Her lejede hun en stor Lejlighed paa Kastelsvej. Samtidig optog hun fire Studenter fra Kolding i sit Hjem. Da alle fem Studenter var bleven færdige med deres Studier, forlod hun i Aaret 1939 denne Lejlighed. I Sommeren 1941 overtog Fru Beckmann sin afdøde Søster Christella Aasted's Stilling som Bestyrerinde af Riva (se under Meta Christella Aasted).

Den 23. Juni 1912 blev hun i Skt. Johannes Kirke i København viet til *Christian* August Hendrik Beckmann, født den 13. Januar 1881 i København og død den 26. Marts 1930 i Vejle. (Forældre: Vejerassistent Carl Beckmann og Hustru Ane Cathrine Holbech.)

Han har gaaet i Gasværksvejens Skole, og 14 Aar gammel kom han i Manufakturhandlerlære hos sin Onkel, August Beckmann i Holstebro. Her forblev han til 1902, da han aftjente sin Værnepligt som Infanterist i København. Fra 1903—09 havde han Ansættelse hos I. G. Jacobsen, Vestergade, Odense, og dernæst var han ansat et halvt Aar henholdsvis hos Wessel & Vett i Aalborg og hos N. P. Hansen, Horsens.

Den 1. Marts 1910 overtog Beckmann en blandet Manufakturforretning i Kolding, Kontantforretningen Laasbyhus, Laasbygade Nr. 1.

Da Sikringsstyrken i Aaret 1914 blev formeret, indkald-

tes han to Gange til Infanteriet i Viborg. Sidste Gang han var indkaldt, gjorde han Tjeneste ved Detachementskontoret i Kolding, saaledes at han dog kunde tilse sin Forretning. Dette passede Beckmann godt som den ualmindelig flittige og virksomme Mand han var.

Beckmann var Medlem af Bestyrelsen for Kolding Manufakturhandlerforening. Han var et meget skattet Medlem af Odd-Fellow Logen, og tillige var han en Hjemmets Mand. Indenfor sin Omgangskreds var Beckmann meget livlig, og han var altid forstaaende overfor andre i deres Sorg og Glæde.

I Aaret 1930 følte Beckmann sig syg og blev indlagt paa Vejle Sygehus. Efter fire Ugers Forløb mentes han at være rask, da han uventet faldt død om i Sygehusets Have, ramt af et Hjerteslag. Begravelsen foregik fra Skt. Nicolai Kirke i Kolding, og Odd-Fellow Brødre stod Æresvagt ved Kisten og bar den ud af Kirken.

Han ligger begravet paa den gamle Kirkegaard i Kolding. I Ægteskabet var en Søn.

Niels Aasted,

født den 18. Oktober 1886 i Aalborg.

Han har gaaet i Frk. Friis's Skole, og efter at have forladt den kom han i Lære hos Bogbinder Toftgaard i Aalborg.

Efter endt Uddannelse blev han den 10. April 1907 indkaldt til 9. Bataillon i Aalborg. En Tid laa han ved 17. Bataillon, og den 10. Juni 1908 hjemsendtes han fra 9. Bataillon.

Dernæst kom Aasted ud at sejle som Kok, først med en Fiskerkvase og senere med et af Konsul Strøybergs Dampskibe. I Aaret 1909 blev han løst ansat som Rorsbetjent i København. Da Sikringsstyrken blev formeret, indkaldtes han fra den 5. August 1914 til den 5. Januar 1916, og han laa denne Gang henholdsvis ved 42. og 22. Bataillon.

Aasted kom derpaa tilbage til Toldvæsenet i København, hvor han fik fast Ansættelse som Rorsbetjent. Paa Grund af Sygdom maatte han i Aaret 1926 søge sin Afsked, som han fik med Pension. Efter at have haft forskellige midler-

tidige Stillinger blev han i Aaret 1936 ansat som Medhjælper for Skolebetjenten paa Raadmandsgades Skole.

Den 7. November 1909 blev han i Nathanaels Kirke i Sundbyerne viet til *Magdalene* Frederikke Nielsen, født den 8. Maj 1889 paa Christianshavn. (Forældre: Former Oscar Carl Peter Nielsen og Hustru Marie Hansine Mortensen.)

Fru Aasted har gaaet i Dronningensgades Skole, og fra 1903—05 var hun ansat paa Østerbro Børneasyl. Derpaa var hun i Huset hos Speditør Carl Krarup indtil 1907, og endelig arbejdede hun paa »Sukkerhuset«, Larsbjørnstræde, indtil hun blev gift. Siden 1937 har Fru Aasted ligesom sin Ægtefælle været Medhjælper for Skolebetjenten i Raadmandsgades Skole.

P o u l V i g g o A a s t e d ,

født den 5. November 1887 i Aalborg.

Aasted har gaaet i Frk. Friis's Skole i Aalborg. Fra 1902—06 var han i Lære hos Kolonialhandler Jørgen Helboe, Nytorv, Aalborg. Samtidig hermed gik han paa Justitsraad Møllers Handelsskole, hvor han i Aaret 1904 tog Handelskoleeksamen. Han var dernæst fra 1906—07 Kommis i sit gamle Firma og fra 1907—09 hos Købmand N. M. Grigge, Frederikshavn. Derpaa kom Aasted som Kontorassistent til Cementfabrikken Norden, Aalborg, og her blev han i Aaret 1918 Regnskabsfører.

I Aaret 1910 aftjente han sin Værnepligt i Aalborg ved 9. Bataillon. Da Sikringsstyrken i August 1914 blev formeret, blev han straks indkaldt til denne. Han indkaldtes og hjemsendtes et Par Gange og udnævntes til Underkorporal.

Aasted har været Revisor i Hasseris Sygekasse, og han har siden sin Ansættelse paa Norden fungeret som Kasserer i Sygekassen Norden.

Den 4. December 1918 blev han i Budolfi Kirke i Aalborg viet til Karen *Alma* Margrethe Hansen, født den 18. Oktober 1895 i Falslev ved Mariager. (Forældre: Møllebyggermester Peter Angelius Hansen og Hustru Caroline Petersen.)

Fru Aasted har gaaet i Aalborg Ny Skole, hvor hun i Aaret 1912 tog Realeksamen. Hun var derefter Kassererske

fra 1912—14 i Forsikringsselskabet Tryg, Aalborg, og fra 1914—18 paa Aalborg Straa- og Filthattfabrik.

I sin Fritid plejer Ægteparret sin Interesse for Frugtavl.

Sofus Emil Aasted,

født den 9. December 1888 i Aalborg.

Han har gaaet i Aalborg Katedralskole, hvor han i Aaret 1905 tog Præliminæreksamen. I April 1906 blev han antaget som Aspirant paa Aalborg Toldkassererkontor, og den 1. Februar 1907 ansattes han som Kontorist i Toldvæsenet i Aalborg.

Den 17. Juli 1911 udnævntes Aasted til Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement, og den 24. Juni 1931 blev han udnævnt til Overassistent i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter, Revisionsafdelingen. Samtidig hermed var han Lærer ved Elevkursuset fra 1936—39 og ved Gendarmkursuset fra 1937—39.

Dernæst blev Aasted den 12. Juli 1939 udnævnt til Toldforvalter i Ebeltoft fra den 1. September samme Aar at regne. Den 2. August samme Aar blev han konstitueret som Amtsforvalter for Ebeltoft Amtstuedistrikt, og endelig valgtes han den 25. Maj 1943 til Borgmester i Ebeltoft Kommune.

Aasted har fra ca. 1919 til 1944 været Revisor i Toldetatforeningen.

I Aaret 1918 flyttede Aasted med Familie til Farum, og her boede han indtil 1922, da han flyttede til Birkerød, hvor han havde købt en Villa, Bistrupvej Nr. 120.

Den 29. Oktober 1911 blev han i Store Arden Kirke syd for Rold Skov viet til *Emmy* Kathinka Estrup, født den 2. April 1894 i Svenstrup Sogn i Aalborg Amt. (Forældre: Købmand Poul Estrup og Hustru Emma Elise Petersen.)

Hun har gaaet i cand. mag. Møllers Skole i Aalborg, som hun forlod i Aaret 1908. Dernæst var Fru Aasted i flere Aar ansat paa Kontoret hos P. I. Buaas, Aalborg.

Alfred Aasted,

født den 13. Juni 1890 i Aalborg.

Efter at have gaaet i Aalborg Borgerskole kom han den

1. November 1904 i Lære hos Snedkermester Anker Sørensen, Borgergade, Aalborg, og her arbejdede han ogsaa som Svend.

Den 25. Marts 1910 blev han indkaldt til Infanteriet, hvor han laa ved 9. Bataillon, indtil han i Oktober samme Aar kom paa Korporalskolen. Den 23. Juni 1911 hjemsendtes Aasted som Underkorporal. Under den første Verdenskrig blev han den 5. August 1914 indkaldt til Sikringsstyrken, til hvilken han ialt indkaldtes tre Gange. Den 13. December 1915 udnævntes han til Korporal, og han hjemsendtes endeligt den 16. November 1916.

Den 26. Marts 1917 nedsatte Aasted sig som Snedkermester i Aalborg, og Forretningen har nu til Huse i Søndergade Nr. 25. Som Mester har han udført Bygningssnedkerarbejdet paa mange Bygninger i Aalborg, men ogsaa udenfor Byen har han haft flere Arbejder, f. Eks. ved Ombygningen af en Gaard i Flamsted og paa Karensgaard. I omtrent 30 Aar har Aasted og hans Hustru assisteret i Garderoben paa Aalborg Teater.

Aasted har i forskellige Perioder været Doms- og Nævningsmand.

Den 1. August 1915 blev han i Vor Frelzers Kirke i Aalborg viet til *Anna* Thomine Christensen, født den 2. Juni 1892 i Aalborg. (Forældre: Skomager Christian Christensen og Hustru Ane Kathrine Jensen.)

Hun har gaaet i Fru Møllers Pigeskole i Aalborg. Derefter lærte hun Brodering og Knipling hos Frk. Hjorth, Gravensgade, Aalborg. Her forblev hun indtil et Par Aar før sit Giftemaal.

Ingen Børn.

Børn af *Christian* Larsen Aasted og Hustru *Elisa* (Lise) Maria Rye.

Alma Christella Aasted,

født den 23. Juli 1905 i Aalborg.

Sammen med sine Forældre forlod hun i Aaret 1907 Danmark, hvorefter hun tilbragte sin Barndom henholdsvis i Bridgeport og Greenfield, Connecticut, U. S. A. I 1923 tog hun highschool examen i Fairfield, Connecticut.

Gift 1) den 20. Juli 1926 i Fairfield med Wilbur Leroy Tucker, født den 26. Februar 1903 i Derby, New York, og død den 9. November 1927 i Buffalo, New York. (Forældre: Leroy W. Tucker og Hustru Ella Andrus.)

Tucker var Kornhandler i Derby.

Gift 2) den 28. November 1929 i Fairfield med *Kenneth Chandler Bunker*, født den 25. Februar 1899 i Natal i Sydafrika. (Forældre: Præst Fred Robert Bunker og Hustru Belle Richards.)

Efter at være bleven gift rejste han med Familie til Sydafrika, hvor han virkede som Missionær i tre Aar, derpaa var han under den anden Verdenskrig Feltpræst i to Aar. Nu er Bunker Præst i Lancaster, New Hampshire.

I første Ægteskab var en Datter, og i andet er to Sønner.



K a y Sophus Asted,

født den 3. Februar 1908 i Bridgeport, Connecticut, U. S. A.

Han har været Soldat i den amerikanske Hær under den anden Verdenskrig i to Aar og en Maaned og deltog den 17. September 1944 i Stormen paa Aachen, ved hvilken Lejlighed han blev saaret.

Efter at være bleven hjemsendt er han beskæftiget som Maler i Fairfield, Connecticut.

I Aaret 1936 blev han i Harrison, New York, viet til *Beatrice May Stephens*, født den 2. December 1911 i White Plains, New York. (Forældre: Frederick Stephens og Hustru Alice Louise Purdy.)

Ingen Børn.

H e l g a Mathilda Asted,

født den 9. August 1912 i Bridgeport, Connecticut, U. S. A.

I Oktober 1932 blev hun i New York viet til *Arthur Joseph Benway*, født den 13. December 1912 i Fairfield, Connecticut. (Forældre: Arthur Joseph Benway og Hustru Maude Robinson.)

Benway er beskæftiget som Malermester i Fairfield.

I Ægteskabet er en Søn.

Poul Asted,

født den 8. Juni 1914 i Fairfield, Connecticut, U. S. A.

I Aaret 1932 traadte han ind i den amerikanske Flaade, hvor han avancerede til Seaman 2nd Class. Under Japanernes Angreb den 7. December 1941 paa Pearl Harbour laa han netop der med Orlogsskibet California. Han blev saaret og derefter udnævnt til Boatswain 1st Class (Baadsmand). Efter Krigen gør han stadig Tjeneste i Flaaden og er nu avanceret til Chief Boatswain's Mate.

Gift 1) i Aaret 1935 i Fairfield med Frances Pollack. Skilt i Aaret 1936.

Gift 2) den 10. August 1946 i Fairfield med *Edith* Mina Huenerberg, født i Aaret 1921. (Forældre: John Christian Huenerberg og Hustru Edith Helena Lundin.)

Ingen Børn. ●

Børn af Niels Aasted og Hustru *Magdalene* Frederikke Nielsen.

Sophus Poul Alfred Christian Aasted,

født den 29. Januar 1910 i København.

Først gik han i Sundbyvester Skole og dernæst i Vognmandsmarkens Skole. Efter at have forladt Skolen kom han i Formerlære paa Københavns Flydedok og Skibsværft A/S, men 14 Dage førend han havde udlært blev han Farveriarbejder paa Klædefabrikken Klem & Krüger A/S, Emdrupvej.

Fra den 28. April 1931 til den 23. Juni samme Aar indkaldtes han til 1. Landstorms Bataillon i Værløselejren.

Efter at være bleven hjemsendt fik Aasted Ansættelse paa A/S Johs. Bardings Farverier, Raadmandsgade, hvor han forblev til 1944, da han fik Beskæftigelse som Specialarbejder paa Maskinfabrikken Danilbo A/S, Skarndiagade. I December 1944 maatte han gaa »under Jorden«, men blev taget af Gestapo og den 16. Marts 1945 interneret i Frøslevlejren.

Fra den 5. Maj 1945 og til September samme Aar gjorde han Tjeneste som Frihedskæmper.

Siden September 1945 har Aasted været ansat i De danske Vin- og Konservesfabrikker A/S (Beauvais).

Gift 1) den 6. December 1936 i Skt. Stephans Kirke i København med *Sonja* Anna Andrea Billing, født den 20. Februar 1915 i København. (Forældre: Skomagermester Axel Bartholin Billing og Hustru Anna Sophie Frederikke Høyer, født Larsen.) Separeret i Aaret 1939 og skilt i 1941.

Hun har gaaet i Raadmandsgades Skole. Indtil sit Giftermaal opholdt hun sig hos sine Forældre.

Gift 2) den 9. Maj 1942 paa Københavns Raadhus med *Ewelyn* Gertrud Emmy Samleben, født den 6. August 1921 i København.

Hun har gaaet i Bavnehøj Skole. Efter endt Skolegang har hun haft Ansættelse som Strygerske og Presserske i forskellige Tøjrensningsfirmaer i København, fra 1936—42 Hvasco, Østerfarimagsgade Nr. 16 B, fra 1942—44 Eclipse A/S, Edisonsvej Nr. 3, og siden 1944 hos Hemmingsen, Løgstørgade Nr. 2.

Alfred Oskar Børge Aasted,

født den 4. Maj 1911 i København og død den 29. Oktober 1913 sammesteds.

D a g n y Marie Francy Aasted,

født den 14. December 1912 i København.

Hun har gaaet i Vognmandsmarkens Skole. Efter at have forladt Skolen havde hun Beskæftigelse i Hjemmebageriet Abildgaard, Store Kongensgade Nr. 31, indtil sit Giftermaal. Efter sin Skilsmisse genoptog hun Arbejdet i Hjemmebageriet, men opgav dette forinden sit andet Giftermaal. Siden Maj 1946 har hun været beskæftiget paa Bryggeriet Tuborg.

Gift 1) den 3. September 1932 paa Københavns Raadhus med *Alfred* Marius Madsen, født den 1. December 1913 i København. (Forældre: Skomagermester Niels Eiler Madsen og Hustru Othilia Møller.) Separeret i Aaret 1935 og skilt 1939.

Han har gaaet i Østersøgades Gymnasium, og derefter kom han i Typograflære i Heydes Bogtrykkeri, Pilestræde Nr. 8. Efter at have udlært forblev han i Firmaet.

I 1933 aftjente Madsen sin Værnepligt som Infanterist i Holbæk.

Gift 2) den 7. Februar 1942 paa Københavns Raadhus med *Jens Severin Nielsen*, født den 10. September 1907 i København. (Forældre: Rørlægger Niels Nielsen og Hustru Albertine Vilhelmine Jensen.)

Han har gaaet i Bispebjerg Skole. Nielsen er beskæftiget som Jord- og Betonarbejder.

I Fru Nielsens første Ægteskab var der en Søn og en Datter, og i andet Ægteskab er der fire Sønner, hvoraf en er død, samt en Datter.

R o s a Ruth Franciska Aasted,

født den 30. Juni 1914 i København.

Efter at have gaaet i Borgmestervangens Skole har hun været Ekspeditrice i forskellige Ismejerier i København.

Den 30. Oktober 1938 blev hun i Ejby Kirke ved Køge viet til *Johannes Normann Søgaard Hansen*, født den 10. Maj 1914 i Borup. (Forældre: Mekaniker Hans Peter Otto Hansen og Hustru Helga Støwer.)

Han har gaaet i Skole i Borup og kom i Maskinlære fra 1928—32 i Poul Møllers Maskinfabrik sammesteds. I Aaret 1934 tog han Maskinisteksamen samt Haandværkerprøven for Maskinister i København.

Efter at have sejlet som Maskinassistent tog han i Aaret 1938 den udvidede Maskinisteksamen, hvorpaa han fra November samme Aar sejlede med M/S Hulda Mærsk, som skulde gaa i fast Rute mellem U. S. A. og Østen. I Aaret 1940 kom Skibet til Manila, Filipinerne, hvor det blev liggende indtil 1941, da Amerikanerne overtog det og gav det Navnet Chant. Besætningen forblev om Bord, og Skibet sejlede nu henholdsvis under U. S. A. og Panamas Flag. Under Japanernes første Angreb Juleaften 1941 paa Rangoon, Burma, laa Hansen netop i denne Bys Havn, og Skibet blev meget beskadiget.

I Marts 1942 blev Hansen afmønstret i New York, hvorefter han arbejdede paa Vaabenfabrikkerne, først i Fairfield, Connecticut, og dernæst i Hoboken, New Jersey, til 1944, da han igen kom ud at sejle. Fra Boston sejlede han to Ture i Konvoj henholdsvis til Normandiet og Antwerpen.

Paa den sidste Tur blev Skibet beskadiget af en V2 Bombe. I Aaret 1945 sejlede Hansen paa Stillehavet under Panamas Flag med Krigsforsyninger til New Zealand, Guam, Tinian, Saipan*) og Hawai, hvorpaa han blev afmønstret i Portland, Oregon.

Derpaa rejste Hansen tilbage til København, hvor han ankom den 15. Januar 1946. Efter at han en Tid havde været beskæftiget paa Det danske Staalværk A/S, Frederiksværk, flyttede Ægteparret i December samme Aar til Borup, hvor Hansen nedsatte sig som Maskinfabrikant.

Helge Nathanael Aasted,

født den 20. Maj 1916 i København.

Han har gaaet Vognmandsmarkens Skole, og efter endt Skolegang fik han Ansættelse i Carl Schultz's Sølvvarefabrik, Haslevgade Nr. 1, hvor han forblev til 1933.

Fra 1933—35 var Aasted ansat som Chauffør i Brødrene Hjorths Vognmandsforretning, Frankrigsgade, og fra 1935—37 var han Forvalter hos Dr. Budde-Lund (Teknisk Gummikompagni), Frederiksborgvej.

Siden 1937 har Aasted ernæret sig som Musiker, Pianist, og desuden har han fra Maj 1946 været beskæftiget i De danske Vin- og Konservesfabrikker A/S (Beauvais).

Ugift.

Niels Otto Andreas Aasted,

født den 6. Juni 1919 i København.

Han har gaaet i Bryggervangens Skole. Dernæst var han fra 1933—35 beskæftiget i Folmer Mathiassens Kolonialforretning, Bernstorffsvej Nr. 100, og fra 1935—39 var han i Lære hos Smedemester C. V. Hansen, Valdemar Holmers Gade Nr. 25.

Den 19. April 1939 blev han indkaldt som Infanterist til 19. Bataillon i Vordingborg, men efter fire Maaneders Forløb blev han kasseret. Herefter fik han Ansættelse i Stads-

*) Guam er en Ø med en amerikansk Krigshavn, og Tinian og Saipun er Øer med Flyvepladser, hvorfra Amerikanerne rettede Bombeangreb mod Japan.

gartnerens 6. Distrikt, indtil han fra 1942—44 indkaldtes til C. B. Tjeneste indenfor den tekniske Afdeling.

I Slutningen af 1944 traadte han ind i Hipokorpset som Spion for Modstandsbevægelsen, og den 28. Februar 1945 maatte han flygte til Sverige. Fra den 5. Maj 1945 og til den 1. September samme Aar gjorde han Tjeneste som Frihedskæmper. Dernæst blev han i tre Maaneder indkaldt som C. B. Betjent og gjorde Tjeneste ved de københavnske Flygtningelejre.

Siden December 1945 har Aasted ernæret sig som Chauffør, først for en Brændselsforretning og fra Januar 1946 for Ørne Bude, Tranevej Nr. 4.

Den 21. Oktober 1941 blev han i Søborg Kirke viet til *Inge Nanna Jensen*, født den 30. Juni 1924 i Søborg (Søborggaardssogn). (Forældre: Snedker Viggo Jensen og Hustru Lilly Johansen.)

Hun har gaaet i Søborg Skole. Efter at have forladt Skolen kom hun i Lære hos Manufakturhandler Kaj Søholt, Frederiksborgvej Nr. 179, hvilken Beskæftigelse hun forlod umiddelbart inden sit Giftermaal.

Datter af *Sophus Paul Alfred Christian Aasted* og
Hustru *Sonja Anna Andrea Billing*.

Benthe Aasted,

født den 28. April 1938 i København.

Børn i andet Ægteskab med *Ewelyn Gertrud Emmy Sambleben*.

Yvonne Marion Aasted,

født den 13. November 1941 i København.

Solveig Aasted,

født den 1. April 1944 i København.

Børn af *Niels Otto Andreas Aasted* og Hustru *Inge Nanna Jensen*.

Grethe Aasted,

født den 22. November 1941 i København (Skt. Josephs Hospital).

Kirsten Aasted,

født den 6. Juni 1945 i København.

Søn af *Poul Viggo Aasted* og Hustru *Karen Alma Margrethe Hansen*.

Rudolph Emil Aasted,

født den 12. Juli 1924 i Aalborg.

Aasted har gaaet i Aalborg Katedralskole, hvor han i Aaret 1941 tog Realeksamen. Derefter var han fra 1941—45 i Lære hos Tømrmester N. P. Nielsen i Aalborg, samtidig gik han i Vinterhalvaaret paa Aalborg tekniske Dagskole. I Aaret 1945 fik Aasted Svendebrev. Siden April 1946 har han gaaet paa Bygningsteknikum i Horsens.

Ugift.

Børn af *Sofus Emil Aasted* og Hustru *Emmy Kathinka Estrup*.

Carl Christian Aasted,

født den 30. November 1911 i Store Arden, syd for Røld Skov.

Efter at have tilbragt sin Barndom i Farum og Birkerød kom han paa Birkerød Kostskole, hvor han i Aaret 1928 tog Realeksamen.

Aasted blev derefter uddannet paa forskellige Konto-

rer i København, og fra 1935—40 havde han Ansættelse i Farum Installationsforretning, Stationsvej Nr. 22, Farum. Dernæst flyttede han til Søborg, hvor han fik Beskæftigelse som Bogholder hos Fabrikant Sv. Aa. Grønvold (elektriske Kroner og Lamper), Marienborggalle Nr. 63.

Den 29. Marts 1938 blev han paa Københavns Raadhus viet til Agnes *Elise* Espenhain Hansen, født den 21. Januar 1912 i Eskildstrup paa Falster. (Forældre: Orgelbygger Hans Frederik Espenhain Hansen og Hustru Mathilde Bech.)

Hun har gaaet i en privat Realskole i Nykøbing F., hvor hun i Aaret 1927 tog Mellemskoleeksamen. Efter at have forladt Skolen lærte Fru Aasted Barnepleje i Nysted og derpaa Sygepleje paa Nykøbing Syge- og Epidemihus. Som Sygeplejerske har Fru Aasted været beskæftiget først paa Frederiksberg Hospital og derefter indtil sit Giftermaal som privat Sygeplejerske.

*Karen Aasted**),

født den 29. Marts 1915 i København.

Efter at have tilbragt sin Barndom i Farum og Birkerød kom hun paa Birkerød Kostskole, hvor hun i Aaret 1931 tog Realeksamen.

Efter at have forladt Skolen havde hun Beskæftigelse paa forskellige Kontorer. Fru Larsen tog derpaa Ophold i Espergærde, men i Aaret 1940 maatte hun paa Grund af kommunistiske Sympatier »gaa under Jorden«, samtidig deltog hun energisk i Modstandsbevægelsen.

Efter Befrielsen har hun haft Beskæftigelse paa forskellige Kontorer indenfor det kommunistiske Parti i København.

Paa Københavns Raadhus er hun blevet viet til *Eigil* Peter Theodor Larsen, født den 29. Maj 1903 i København. Ægteskabet er senere blevet opløst.

Han er uddannet som Skibsbygger og har været ansat paa Helsingørs Jernskibs- & Maskinbyggeri.

Straks efter Besættelsen i Aaret 1940 blev han som Kom-

*) Ægteparret har ikke ønsket selv at give nærmere Oplysninger.

munist interneret i Horserødlejren, hvorfra det dog lykkedes ham at flygte.

Larsen er ansat i Fagligt Sekretariat i det kommunistiske Parti.

I Ægteskabet var en Datter.

Inge Aasted,

født den 24. August 1918 i Farum.

Skønt hun levede sine første Barndomsaar i Farum, er hun alligevel døbt i Skt. Johannes Kirke i København. Da hun var fire Aar gammel flyttede Forældrene til Birkerød, og her kom hun senere til at gaa i Birkerød Kostskole.

I Aaret 1935 kom Fru Monty paa Elevskolen paa Det Ny Teater, og i Aaret 1938 blev hun Medlem af Dansk Skuespillerforbund. Bortset fra Sæsonen 1939—40, hvor Fru Monty var engageret som Skuespillerinde ved Det Ny Teater, har hun siden 1938 været beskæftiget ved Statsradiofonien. Her har hun — stadig under sit Pigenavn — medvirket i en lang Række Hørespil og Kabaretudsendelser.

Gift 1) den 24. Marts 1942 paa Raadhuset i Vejle med *Palle* Oluf Stein Haggmann-Petersen, født den 2. September 1916 i København. (Forældre: Skuespiller Marius Hansen og Hustru Johanne Stein, adopteret af Assurandør Jens Jacob Petersen og Hustru Antoinette Marie Louise Haggmann.) Ægteskabet opløst den 22. September 1943.

Han har først gaaet i Niels Hjoths Skole og senere i Schneekloths Skole, hvor han tog Mellemskoleeksamen. Dernæst kom han i Lære hos Manufakturhandler Worsø, Kildevældsgade Nr. 87.

En Tid var Haggmann-Petersen ansat hos Nolfi, men Teaterblodet gjorde sig gældende, han blev Elev paa Betty Nansen Teatret, og endvidere læste han hos sin Bedstefader, Teaterdirektør Carl O. Stein. Senere optraadte han forskellige Steder som Skuespiller, og efter sin Skilsmisse rejste han til Stockholm for at tiltræde et Engagement der.

Gift 2) den 22. Oktober 1944 i Hjemmet, Hellerupvej 5 A, Hellerup, borgerligt, med Ole Monty, født den 22. Oktober 1908 i København. (Forældre: Manufakturhandler Albert Bernhardt Monty og Hustru Olga Caroline Christiansen.)

(Gift 1) med Sylvia Viktoria Schermeister og skilt i Aaret 1943.)

Han har gaaet i Skole i Skt. Andreas Kollegiet i Ordrup, og i Aaret 1924 tog han paa Købmandsskolen Handelsskoléeksamen. Dernæst kom Monty i Manufakturhandlerlære hos Brødrene S. & P. Petersen, Østerbrogade Nr. 62. Efter at have udlært havde han Ansættelse hos Torkild Hansen, Damekonfektion, Vesterbrogade Nr. 22—24.

I Aaret 1931 var Monty indkaldt til Infanteriet, hvor han gjorde Tjeneste ved 8. Regiments Skytskompagni, han hjemsendtes som Underkorporal.

Endvidere har han været ansat hos Gammeltoft Schougaard, Damekonfektion en gros, Købmagergade Nr. 19.

I Aaret 1935 blev Ole Monty Skuespiller. Allerede længe forinden havde han været stærkt teaterinteressert, saaledes havde han i mange Aar spillet Revy i Handels- og Kontoristforeningen, og i Aaret 1930 læste han hos Skuespillerne Henrik Malberg og Albert Luther. Han blev ogsaa antaget som Elev paa Dagmarteatret, og her medvirkede han i Aaret 1931 i Schillers Die Jungfrau von Orleans, medens Elisabeth Bergener som Gæst spillede Johanna d'Arc.

Monty har bl. a. medvirket i talrige Revyer, ligesom han jævnlig har optraadt i Statsradiofonien.

I Fru Montys første Ægteskab var en Datter, adopteret af Monty, og i andet Ægteskab er en Datter.

Børn af Carl Christian Aasted og Hustru Agnes *Elise* Esbenhain Hansen.

Helle Merete Espenhain Aasted,

født den 14. Juli 1941 i Søborg.

Hans Christian Aasted,

født den 9. April 1943 i Søborg.

Marianne Vibeke Aasted,

født den 21. December 1946 i Søborg.

Børn af *Carl Pouly Aasted* og *Hustru Ane Martine Andersen.*

A n n a Ingrid Aasted,

født den 2. November 1881 i Aalborg.

Efter endt Skolegang i Aalborg kom hun i Fotograflære hos H. Tönnies, Aalborg. I Aaret 1899 fik hun sit Svendebrev, men forblev i det gamle Firma, indtil hun efter nogle Aars Forløb kom til Fotograffirmaet Georg Lindstrøm, København.

Den 10. Oktober 1906 blev hun i Budolfi Kirke i Aalborg viet til Jens Peter Hansen, født den 30. Januar 1876 i Nakskov. (Forældre: Fabrikant Johan Frederik Hansen og Hustru Mary Johanne Josephine Lange.)

Han har gaaet i Skole i Odense og København, og han tog Præliminæreksamen i Nakskov Realskole. Derefter blev Hansen uddannet som Fotograf hos Juncker-Jensen i København. Meget hurtigt blev han selvstændig Fotograf. I Aaret 1904—05 var han Prokurist i Svendborg Hattefabrik. Dernæst var han fra 1905—14 Rejsende og Forretningsfører i Firmaet Siegfried Cohen & Co., København.

Den 7. Oktober 1914 startede Hansen A/S Nordisk Kamerafabrik, Søndergaardsgade Nr. 11, København. Aktieselskabet overgik i Aaret 1923 til ham personlig, hvorpaa han førte det videre under Navnet Norka ved J. P. Hansen. Denne Virksomhed er udelukkende baseret paa hans egne Opfindelser paa det fotografiske Omraade, specielt Atelierkamera.

Hansen har foretaget utallige Rejser med Salg af sine Fabrikata for Øje, saaledes har han besøgt de fleste Stater i Europa og U. S. A. Han har flere Verdenspatenter paa sine Opfindelser. En Tid havde han Enerepræsentationen af Lumière et ses fils, Paris (Farvefotografi). Selv er Hansen i Besiddelse af den største Samling af Farveplader i Skandinavien.

I Aarene 1926 og 29 blev af det danske Industriraad og Industriforeningen følgende Artikler prisbelønnet: Norka Atelierkamera og Norka Lukkere m. m. Endvidere fik han i Aaret 1930 Præmie for et »Faktor Fremkalder Uhr« af det Hjelmsstjerne-Rosencroneske og det Raben-Levetzauske

Fond efter Indstilling af Dansk fotografisk Forening, Dansk fotografisk Fagskole og Den polytekniske Lærestalt.

Ved sin 70 Aars Fødselsdag blev han hyldet af Fotografer i hele Skandinavien, bl. a. udtalte Oldermændene for Oslo Fotografilaug, at Hansen »har gjort mere for den norske fotografstand end noen udlænding har gjort.«

I Ægteskabet er en Datter.

B e r t h a Elisabeth Aasted,

født den 7. Februar 1885 i Aalborg.

Efter at have gaaet i Skole i Aalborg ansattes hun i Aaret 1902 som Kassererske i Johannes Neyes Lædervareforretning, Bispensgade Nr. 2, Aalborg, hvor hun med enkelte Afbrydelser var ansat i en Snes Aar.

Den 20. Marts 1920 blev hun i Budolfi Kirke i Aalborg viet til *Valdemar Aage Sørensen*, født den 30. August 1884 i Aalborg og død den 29. Marts 1940 sammesteds. (Forældre: Kobbersmedemester Peter Andreas Sørensen og Hustru Marie Magdalene Wistring.)

Sørensen kom efter at have gaaet i Skole i Aalborg i Lære hos sin Fader, hvor han senere som Svend arbejdede i mange Aar.

Han aftjente sin Værnepligt som Infanterist og laa paa Kronborg, hvorfra han hjemsendtes som Korporal.

Senere begyndte Sørensen som Mester i en Kælder i Danmarksgade i Aalborg. Da Kobbersmedefaget sygnede hen, blev han Gas- og Vandmester samt Blikkenslagermester, hvorefter han har udført talrige Installationer af W. C. Anlæg i Aalborg.

Imidlertid blev han nogle Aar efter næsten lam i begge Ben, hvorfor han maatte opgive sin Virksomhed og leve af sin Invalidrente.

A n d r e a s Christen Emil Aasted,

født den 6. December 1887 i Aalborg.

Han har gaaet i Aalborg Borgerskole. Efter at have forladt Skolen kom han i Typograflære paa Aalborg Stiftsbog-

trykkeri, og den 15. April 1907 blev han udlært Typograf.

Derpaa har Aasted haft Ansættelse paa forskellige Avis-trykkerier i Aalborg undtagen i Aaret 1918, da han var beskæftiget paa Græbes Bogtrykkeri, Studiestræde Nr. 19, København. Samtidig hermed tog han Undervisning paa Teknologisk Institut. For Tiden er han ansat paa Aalborg Stiftstidendes Trykkeri.

Fra 1932—38 har Aasted været Faglærer for Typograf-lærlinge paa Aalborg tekniske Skole, og i flere Aar har han været Medlem af Bogtrykfagets Svendeprovskommission.

I sin Fritid har Aasted været et ivrigt Medlem af Aalborg Gymnastikforening. Saaledes har han været Bestyrelses-medlem fra 1924—32 og Formand fra 1943—45. Ved sin Afgang som Formand udnævntes han til Æresmedlem af Bestyrelsen. Endelig har Aasted i flere Aar været Redaktør af Foreningens Medlemsblad, en Tillidspost, han stadig beklæder.

Ugift.

Børn af Lauritz *Emil* Aasted og Hustru *Marie*
Margrethe Götsche.

R a g n h i l d *Camilla* *Aasted*,

født den 10. Juli 1891 i Lemvig.

Hun gik i Lemvig Realskole indtil sin Konfirmation 1906. Dernæst var hun fra 1908—09 i Pension i Frk. Mørks Pige-skole i Hillerød, og fra 1911—12 boede hun hos en Familie i Lübeck, samtidig med at hun tog Undervisning i Tysk.

Den 15. August 1917 blev hun i Lemvig Kirke viet til *Alfred* Johannes Heinrich Mangels, født den 26. Januar 1889 i Lübeck og død den 13. December 1942 i Hamburg. (Forældre: Købmand Friedrich Wilhelm Mangels og Hustru Bertha Eleonora Koopmann.)

Alfred Mangels gik i Skole i Gymnasiet i Lübeck og tog i Aaret 1906 den saakaldte Einjåhrig Eksamen og kom i Aaret 1910 i Kolonialhandlerlære i Maldein i Mecklenburg. Fra 1910—11 aftjente han sin Værnepligt som »Einjåhrig«.

Dernæst havde han fra 1911—12 Ansættelse i store Kaffe- og Thefirmaer i Hamburg og kom derefter til Firmaet Kaffe Hag i Bremen.

Ved Krigens Udbrud i Aaret 1914 blev han indkaldt som Underofficer, og i Januar 1915 kom han til Østfronten. Allerede i Februar blev han indlagt paa et Lazaret i Berlin paa Grund af Hjerteanfald. Senere fik han Ansættelse som raadgivende Købmand i det Ministerium i Neustrelitz, som havde med Fordelingen af Petroleum og Olie at gøre. Her forblev han til Krigens Ophør, hvorefter han blev dekoreret med Hanseaten Kreuz.

Efter Krigen blev han optaget i sin Faders Forretning, Kolonial en gros & en detail, i Leipzig, og efter Faderens Død overtog han denne. Mangels oprettede nu en betydelig Forretning, Java, med Forsendelse af Kaffe. Denne Forretning ledede han sammen med den oprindelige, der dreves under Navnet F. W. Mangels, indtil sin Død.

Virksomheden havde til Huse i to Forretningsejendomme, disse blev den 29. Marts 1942 ødelagt ved Bombardement. Det lykkedes ham dog at finde to andre Ejendomme, hvor Forretningerne nu føres videre. Ægteparret ejede i Byens Udkant to Villaer, som kom uskadte gennem Krigen.

Mangels døde i Eppendorfer Krankenhaus i Hamburg og ligger begravet paa Burgtor Kirkegaard i Lübeck.

Efter sin Mands Død optog Fru Mangels to Kompagnoner i Forretningen. I Begyndelsen af December 1945 rejste hun til Lemvig, og den 16. samme Maaned blev den Villa, som hun beboede, Zuinglistrasse Nr. 6, beslaglagt af U.N.R.R.A.

Ægteparret havde en Adoptivdatter.

Heinrich Emil Aasted,

født den 18. Juli 1894 i Lemvig.

Han har gaaet i Lemvig Realskole, hvor han i Aaret 1909 tog Realeksamen. Samme Aar kom han i Lære i sin Faders Forretning, Isenkram en gros & en detail. I Aaret 1911 tog han Handelsskoleeksamen paa Lemvig Handelsskole.

Efter i Aaret 1913 at være blevet færdig med sin Læretid havde Aasted i et Par Aar Ansættelse i Firmaet Heinr. Pagels i Lübeck. Fra 1914—26 var han ansat i sin Faders Forretning, og i Aaret 1926 startede han en Forretning,

Isenkram en gros, i Lemvig, som han nedlagde i Aaret 1930, efter at han i Aaret 1929 var blevet ansat som Direktør for A/S Lemvig og Omegns Kul- & Koks Import. Denne Stilling fratraadte han i Aaret 1939, hvorefter han blev Forretningsleder i sin Faders Forretning.

Aasted ejer en Ejendom, Østerbrogade Nr. 12, som er indrettet til Kontorer og Beboelse, og hvor Falcks Redningskorps har til Huse.

I otte Aar var Aasted Medlem af Bestyrelsen af Lemvig Handelsstandsforening, og siden 1942 har han været Formand for Lemvig Ligningskommission.

Den 12. April 1922 blev han i Vor Frue Kirke i København viet til *Ina Merry Emilie Olsen*, født den 5. Juli 1900 i København. (Forældre: Dampskibsfører Valdemar August Olsen og Hustru Emilie Ingeborg Madsen.)

Hun har fra 1909—17 gaaet i Frk. Mørks Skole i Hillerød, hvor hun tog Realeksamen. Dernæst gik hun fra 1917—18 paa Handelshøjskolen i København, og det paafølgende Aar havde hun en Kontorplads. Fra 1919—20 gik Fru Aasted paa den Suhrske Husmoderskole i København, og de sidste to Aar inden sit Giftermaal førte hun Hus for sin Fader i Karinebæk i Hornbæk.

K a j Christian Sophus Aasted,

født den 26. September 1898 i Lemvig.

Han har gaaet i Lemvig Realskole, hvor han i 1914 tog Realeksamen. Samme Aar tog han Tillægseksamen i Latin og blev indskrevet i Viborg Katedralskole, hvorfra han i Aaret 1917 blev Student.

Aasted paabegyndte nu efter sine Forældres Ønske det medicinske Studium, men da han allerede som Dreng havde haft en brændende Interesse for Teknik, gik han efter i Aaret 1918 at have taget Filosofikum over til det polytekniske Studium, og i Aaret 1925 forlod han Den polytekniske Lærestalt, Danmarks tekniske Højskole, som Bygningsingeniør.

I sin Studietid var Aasted et ivrigt Medlem af Akademisk Skytteforening. Paa en Studietur, som Lærestalten foranstaltede til Paris, paadrog han sig Tyfus. I fem Maaneder laa han til Sengs og var afkræftet længe efter.

Da Aaret 1925 var ualmindelig daarligt for Bygningsingeniører, gik han i Løbet af Sommeren i Kompagni med en Studiekammerat E. Chr. Eriksen, der havde en Fabrik for Kunsthonning, Nordre Frihavnsgade Nr. 24. Efterhaanden udvidedes Fabrikationen til ogsaa at omfatte Fremstilling af Marmelade, Saft og Gelee, ligesom Virksomheden gav sig af med at pakke Bihonning.

I Aaret 1926 udtraadte Eriksen, og Forretningen omdannedes til et Aktieselskab under Navnet A/S Chr. Eriksen & Co. og med Aasted som Direktør. Imidlertid lukkede Valutacentralen i Aaret 1932 for Tilførslen af Frugtpulp, som Fabrikken havde faaet fra Holland, og da man ikke mente, at det kunde betale sig selv at fremstille Frugtpulp, nedlagdes Fabrikken.

Fra 1928 havde Aasted tillige en en gros Virksomhed, ogsaa i Nordre Frihavnsgade Nr. 24, i elektriske Artikler sammen med en Fætter, Emil Frandsen. Denne Forretning nedlagdes i 1933.

Aasted gav sig nu til at eksperimentere med Diatermiapparater*) og kom derefter i Forbindelse med Firmaet Bøggild & Jacobsen, Dronningens Tværgade Nr. 23. Samtidig kom han til at arbejde for dette Firma, som havde en stor Papirvarefabrik og en Fabrik for Fremstilling af Støbeanlæg for Chokolade. Aasted fik den Opgave at finde en Metode til Fremstilling af vandtæt Papir, der bl. a. skulde anvendes til Indpakning af Svinekroppe. Efter et halvt Aars Forløb var Metoden fundet, men Englænderne satte sig imod dens Anvendelse, da de selv fremstillede Hessian, som man hidtil havde benyttet.

Efter Bøggilds Ønske kastede Aasted sig nu over Chokoladefabrikationen. Han forbedrede en Støbemaskine og rejste til Bristol for ogsaa at forbedre et lignende Anlæg der. Derved kom han ind paa alt, hvad der angaar Conchering, hvilket betyder den Behandling, som man maa give den raa fintrevne Chokolademasse for at forvandle den fra at være sød og vammel og uden fyldig Aroma til at være, hvad vi forstaar ved velsmagende Chokolade. I

* Et Diatermiapparat er et klinisk Apparat, som anbragt paa den syge Legemsdel ved Hjælp af en elektrisk Strøm foraarsager en stærk Opvarmning af denne.

flere Aar arbejdede Aasted paa Den polytekniske Lærestalts Laboratorium med denne Opgave, som han skrev en Afhandling om, nemlig: »Studier over Concheringsprocessen. Forslag til nye Metoder indenfor Chokoladefabrikationen.« Den 16. December 1941 forsvarede han den og erhvervede Doktorgraden.

I Aaret 1938 trak Jacobsen sig ud af Firmaet, hvilket havde til Følge, at Aasted den 1. Juli optoges som Medindehaver af Forretningen paa lige Fod med Bøggild. I Januar 1945 kom det til Stridigheder mellem Kompagnonerne, idet Aasted mente, at Bøggild ikke overholdt Overenskomsten, og anlagde Voldgiftssag mod ham. Da det yderligere kom for Dagen, at Bøggild havde været Værnemager, fik Aasted den 12. Marts 1946 Dom over ham, hvorefter han maatte træde ud af Firmaet. Derpaa ændrede Aasted Firmanavnet til Aasted Chocolate Machine Co., men fortsatte ellers Forretningen som hidtil.

Aasted har taget flere Patenter vedrørende Chokoladeindustrien, i 1936 Conche, i 1939 Støbemaskine og i 1940 Plasticator.

Har end Teknik og Forretning lagt megen Beslag paa Aasteds Tid, har han alligevel Interesse for sin Slægt og dens Traditioner, hvorfor han i Daaben gav sin Søn Navnet Lars efter Lars Christensen Aasted, Stamfaderen til den Løgstørske Gren af Slægten.

Den 9. August 1926 blev han i Skt. Ansgar Kirke i København viet til *Sonja* Marie Brinkmann, født den 19. November 1898 i Nykøbing M. (Forældre: Købmand Frantz Joseph Brinkmann og Hustru Sophie Bendix.)

Da Fru Aasteds Moder blev separeret og derefter arbejdede paa forskellige Hospitaler, Randers, Aarhus o. s. v., kom hun til at gaa i Skole forskellige Steder og til sidst i København. I Aaret 1914 kom hun i en fransk Pension med Skole i Stockholm. Fem Aar senere fik Fru Aasted en Blomsterforretning i Frederiksberggade Nr. 12. Paa Grund af svigtende Helbred opgav hun denne Forretning i Aaret 1922, og hun havde da forskellige Kontorpladser, indtil hun i 1926 blev gift.

Ægteparret ejer et Landsted, Borup Skovhus, beliggende ved Lillebælt i Tavlov Sogn. I Aaret 1928 flyttede Familien til Gentofte efter at have boet de første Aar i København.

Børn af *Heinrich Emil Aasted* og Hustru *Ina Merry Emilie Olsen*.

Mogens Aasted,

født den 23. April 1923 i Lemvig.

Han har gaaet i Lemvig Realskole, hvor han i Aaret 1939 tog Mellemskoleeksamen. Derefter kom han i Manufakturhandlerlære hos Toft Nielsen & Matthesen, Lemvig. Efter at have udlært gik han fra den 1. Maj 1943 til den 1. Maj 1944 paa Handelshøjskolen i Aarhus. Aasted kom nu til København, hvor han havde en Kontorplads indtil November samme Aar. Han deltog derpaa i Modstandsbevægelsen samtidig med, at han assisterede sin Onkel, Doktor Kaj Aasted, i dennes Forretning, og den 1. Maj 1945 blev han ansat i sin Bedstefader, Konsul Aasteds Forretning i Lemvig. Siden den 1. September 1945 har han haft Ansættelse hos Brdr. Dahl, København, som Assistent ved den tekniske Lagerekspedition.

Ugift.

Alice Aasted,

født den 19. September 1926 i Lemvig.

Hun har gaaet i Lemvig Realskole, hvor hun i Aaret 1943 tog Realeksamen. Derefter havde hun Ansættelse hos Læge Skeller i Lemvig indtil 1945. Fra den 1. Oktober 1945 til den 1. April 1946 gik hun paa Holte Husholdningsskole, hvorefter hun opholdt sig i Hjemmet indtil den 1. September 1946. For Tiden uddannes Alice Aasted i København som Laborant.

Ugift.

Kaj Aasted,

født den 11. Marts 1930 i Lemvig.

Han har gaaet i Lemvig Realskole, hvor han i Aaret 1946 tog Mellemskoleeksamen. For Tiden gaar Aasted i Statskolen i Struer.

Børn af *Kaj* Christian Sophus Aasted og Hustru *Sonja* Marie Brinkmann.

Britt Thérèse Aasted,

født den 6. Juni 1927 i København og død den 30. Januar 1942 i Gentofte.

Hun har gaaet i Bakkegaardsskolen i Gentofte. Efter et Fald paa Isen under Skøjteløbning paa Gentofte Sø døde hun paa Gentofte Amtssygehus.

Hanne Birgitte Aasted,

født den 31. Juli 1929 i København.

Hun har gaaet i Bakkegaardsskolen i Gentofte, hvor hun i Aaret 1944 tog Realeksamen. For Tiden tager hun Undervisning paa Kunstindustriskolen i København.

Lars Aasted,

født den 11. Juli 1934 i København.

Han gaar i Mellemskolen i Gentofte Skole.

Datter af *Sophus* Peter Aasted og Hustru *Anna* Kathrine Nielsen.

Inger Marie Aasted,

født den 25. Februar 1908 i Holstebro.

Fru Lysgaard har gaaet i Skole først i Holstebro og senere i Herning. Dernæst var hun fra 1924—34 ansat i Broderilageret, Bredgade Nr. 17, Herning.

Den 25. August 1934 blev hun i Herning Kirke viet til Elleman Lysgaard, født den 4. September 1904 paa Store Ahle i Vorgod, Ringkøbing Amt. (Forældre: Gaardejer Ole Lysgaard og Hustru Karen Olsen.)

Han har gaaet i Skole i Ahle og var 1919—23 i Lære hos Købmand N. E. Præstmark, Herning. Han forblev i denne

Forretning som Kommiss, ogsaa efter at denne i Aaret 1924 blev solgt til Købmand Christian Pedersen.

I Aaret 1928 kom Lysgaard til Ribe, men var her kun et halvt Aars Tid, og den 1. April 1929 startede han sin egen Købmandsforretning i Bredgade Nr. 2, Herning.

Siden 1934 har Ægteparret boet i sin egen Ejendom, Øster Kirkevej Nr. 27, Herning.

I Ægteskabet er en Søn.

TREDIE LINIE

Børn af Christen Christensen Aasted og Hustru Karen Sørensdatter Wibe.

Ane Marie Christensdatter Aasted,

født den 24. December 1819 i Løgstør og død efter 1889.

Allerede som Barn kom hun til Klim By i Sognet af samme Navn. Her blev hun konfirmeret, hvorpaa hun i Aaret 1834 flyttede til sin Faster Lucine i Aalborg. Senere kom hun til Sønder Tranders og derfra til Øster Uttrup.

Den 14. Oktober 1849 blev hun i Nørre Tranders Kirke viet til Christen Pedersen, født den 28. Januar 1820 i Vester Brønderslev og død den 15. Februar 1889 i Aalborg. (Forældre: Gaardfolk Peder Christensen Riisager og Hustru Else Jørgensdatter.)

Han var Mejerikusk paa Utterupgaard, hvor hun selv tjente. Senere flyttede Ægteparret til Aalborg, hvor Manden ernærede sig som Arbejdsmand og Gartner, i sine sidste Aar var han Opsynsmand.

Han ligger begravet paa Almenkirkegaarden i Aalborg. Efter hendes Mands Død tabes ethvert Spor af Marie Pedersen, og ved et Skifte, som afholdtes i Aaret 1908 i Aalborg efter hendes Broder, Skomager og Vaabenbrødrebud Christian Christensen Aasteds Død. hvor ellers hendes Søskende eller deres Arvinger omtales, blandt disse sidste ogsaa en, der var bosat i Amerika, nævnes hverken hun eller hendes Søn, hvorfor det maa formodes, at de paa nævnte Tidspunkt begge er døde.

I Ægteskabet var en Søn.

Ane Elisabet Christensdatter Aasted,

født den 7. Juli 1821 i Løgstør og død den 21. Januar 1909 i Aalborg.

Hun opholdt sig i Løgstør indtil 1844, da hun kom i Huset hos en Bager i Thisted. Her var hun et Aarstid, hvorpaa hun vendte tilbage til Løgstør for straks efter, den 9. December 1845, at flytte til Aalborg. Da hendes Moder i Aaret 1847 døde, tog hun hjem til Faderen og blev der nogle Aar.

Hun vendte nu atter tilbage til Aalborg, hvor hun forblev til sin Død. I Aalborg tjente hun forskellige Steder, bl. a. var hun Husbestyrerinde hos Kæmner Godskesen. Senere fik hun sin egen Lejlighed i Stengade Nr. 7, hvor hun ernærede sig ved »fransk Strygning«. Da hun blev gammel og svagelig, kom hun til at bo hos sin Søsterdatter Fru Cathinca Johanne Lassen, født Routhe.

Hun beskrives som en noget vanskelig Kvinde. I Aalborg gik hun under Navnet Lise Kristensen.

Hun ligger begravet paa Almenkirkegaarden i Aalborg. Ugift.

Christian Christensen Aasted,

født den 20. September 1823 i Løgstør og død den 24. Oktober 1908 i Aalborg.

Efter at have gaaet i Skole kom han i Skomagerlære hos Skomagermester Svend Hauerslev i Løgstør. Han fuldførte ikke sin Læretid her, idet han som 16-aarig kom til Aalborg, hvor han kom i Lære hos Skomagermester Larsen. Efter at være bleven færdig med sin Læretid ernærede han sig som Skomager i Aalborg. Han deltog i den første slesvigske Krig som Matros paa Fregatten Thetis.

Længe før sin Død ophørte han med sin Haandtering, og han, der selv var Vaabenbroder, havde nu en Ekstra-indtægt som Bud for Vaabenbrødrene i Aalborg. Han gik under Navnet Christensen.

Aasted var en stor og kraftig Mand, der vel kunde være grov, men som alligevel var vel anset, eftersom han var en i enhver Henseende reel Mand, og hvad han ejede, da han holdt op med at være Skomager, havde han alene ved Flid og Sparsommelighed samlet sammen. Saaledes havde

han talrige Sølvting staaende omkring i sine Stuer, ligesom han havde en Kiste fuld af nye Sengeklæder. Han havde sit eget Hus i Sct. Hansgade Nr. 5 B.

Gift 1) den 20. Januar 1854 med Amalie Christiansen, født Larsen, født i Aaret 1822 og død den 22. Maj 1904 i Aalborg. (Gift 1) med Arbejdsmand i Aalborg Severin Christiansen, Ægteskabet opløst. Gift 3) med en Mand ved Navn Trap.) Ægteskabet opløst.

Gift 2) den 5. September 1862 i Vor Frue Kirke i Aalborg med Inge *Cathrine* Kruse, født den 10. Marts 1838 i Nærheden af Graasten og død den 23. September 1897 i Aalborg.

Cathrine Aasted var en dygtig og proper Kone, som forstod at lave Mad. Hun var tillige gæstfri, og mange af Aasteds Slægtninge besøgte ofte Ægteparret.

Efter hendes Død flyttede Aasteds første Kone atter ind i Hjemmet, og hun forsøgte at faa ham til paany at ægte sig. Dette vilde ogsaa have fundet Sted, hvis ikke deres Præst havde talt derimod med den Motivering, at de var for gamle. Amalie Trap vedblev alligevel at bo der, og hun benyttede nu Lejligheden til at plukke ham. Lidt efter lidt forsvandt alle Sølvsagerne og Sengetøjet, og da Aasted 85 Aar gammel døde, ejede han kun Huset.

Han ligger begravet paa Almenkirkegaarden i Aalborg med begge sine Hustruer.

Ingen Børn.

Dorthine Christensdatter Aasted,

født den 4. Januar 1825 i Løgstør.

Om hende vides kun, at hun den 20. April 1840 rejste til Aalborg, hvor hun fik Plads hos Betjent Schouv. Senere Livsskæbne er ubekendt.

Ved et Skifte, som afholdtes i Aaret 1908 i Aalborg efter hendes Broder, Skomager og Vaabenbrødrebud Christian Christensen Aasteds Død, hvor ellers hendes Søskende eller deres Arvinge omtales, blandt de sidste ogsaa en, der var bosat i Amerika, nævnes hun ikke, hvorfor det maa antages, at hun paa nævnte Tidspunkt var død, og at hun ikke har efterladt sig Arvinger.

Mads Christian Christensen Aasted,

født den 10. November 1826 i Løgstør og død den 26. November 1828 sammesteds.

Larsine Christensdatter Aasted,

født den 25. September 1828 i Løgstør og død den 24. Februar 1836 sammesteds.

Jacobine Christensdatter Aasted,

født den 22. Januar 1830 i Løgstør og død den 16. Maj 1871 i Aalborg.

Hun kom tidlig ud at tjene, og senere blev hun gift med *Peter Christian Routhe*, født den 9. Maj 1828 i Nibe og død den 3. December 1887 i Aalborg. (Forældre: Niels Peter Raut og Hustru Maren Margrethe Beistrup.)

Han har deltaget i den første slesvigske Krig som Jæger i første Forstærknings Jægerkorps. Han var Vaabenbroder.

Af Profession var Routhe Kunstdrejer, og han havde sit Værksted i Brødregyden i Aalborg.

Da Jacobine ikke alene var svagelig, men tillige fik mange Børn, havde han økonomiske Vanskeligheder, saaledes kunde han have svært ved at faa det nødvendige Træ hjem. Saasnart han havde Materialer hjemme, var der ingen Ende paa hans Flid og Ihærdighed, og han, der var en stor og kraftig Mand, kunde da arbejde hele Natten. Ofte kom da hans ældste Søn hen paa Værkstedet og læste højt for Faderen, medens denne arbejdede.

Der herskede et smukt Forhold indenfor Ægteskabet, og da Konen døde, tog han sig det meget nær, men han sad ogsaa tilbage med »syv uforsørgede Børn, hvoraf den mindste kun var fire Dage gammel«.

Det var som om han tabte Interessen for sit Arbejde, hvorfor det gik tilbage for ham. Drejede Genstande, som opbevares af hans Efterkommere, viser, at Routhe var en dygtig Drejer.

Ægteparret ligger begravet paa Almenkirkegaarden i Aalborg.

I Ægteskabet var seks Sønner og en Datter.

Christine Christensdatter Aasted,

født den 4. Marts 1832 i Løgstør og død den 15. Juli 1917 sammesteds.

Hun var opvokset under temmelig fattige Forhold, og tidlig maatte hun ud at tjene saavel i Løgstør som i Aalborg.

Hun boede langt den længste Del af sit Liv i Løgstør, hvor hun var kendt som en Original, der gik under Navnet Stine Rødkok paa Grund af hendes rødrandede Øjne. Et Lyspunkt i hendes Tilværelse var det, at hun arvede sin Broder, Skomager og Vaabenbrødrebud Christian Christensen Aasted i Aalborg, omend det kun drejede sig om et mindre Beløb.

Hun blev begravet paa Løgstør Kirkegaard.

Ugift.

Johanne Caroline Christensdatter Aasted,

født den 8. Juni 1834 i Løgstør og død den 21. November 1842 sammesteds.

Casperine Christine Severinsdatter Aasted,

født den 26. December 1843 i Løgstør og død den 11. Marts 1847 sammesteds.

Ane Sophie Severinsdatter Aasted,

født den 26. December 1843 i Løgstør og død den 16. Februar 1912 i Chicago, Illinois, U. S. A.

Hun tilbragte sin Ungdom i Løgstør. Da hendes Broder, Bagermester Lars Aasted, mistede sin anden Hustru i Aaret 1864, rejste hun sammen med sin Søster Else Kirstine til Thisted for at bistaa Broderen.

Da hun i Aaret 1876 mistede sin Ægtefælle, mente hun sig ikke i Stand til at forsørge sig og sine fire Børn, hvorfor de to ældste blev sat i Pleje i Danmark, medens hun i Aaret 1885 rejste med de to yngste til Amerika. Hun tog Ophold i Chicago, hvor hun var Husbestyrerinde forskellige Steder.

I sine sidste Aar var Fru Jensen ret svagelig. Hun blev begravet paa Mount Olive Cemetery i Chicago.

Den 13. Juni 1867 blev hun i Thisted Kirke viet til Peter Jensen, født den 22. September 1830 i Bøstrup, Ørslevkloster Sogn, Viborg Amt, og død mellem den 19. og 22. December 1876 paa Vesterhavet. (Forældre: Gaardejer Jens Pedersen Skræder og Hustru Nicoline Pedersdatter.)

Jensen kom efter sin Konfirmation ud at sejle, og i Aaret 1857 erholdt han i Flensborg Patent som Styrmand. Senere blev han Skibsfører og bosatte sig i Thisted, hvor han den 10. November 1863 løste Borgerbrev som Skipper.

I Oktober 1869 oprettedes et Interessentselskab, i hvilket Jensen var Deltager. Dette Selskab købte en under Bygning værende Skonnert af Skibsbygger L. Bonnesen i Aalborg for 85 Rd. pr. Ton. Den 5. Januar 1870 løb Skibet af Stabelen og fik Navnet Christian. I Maj samme Aar indregistredes Skonnerten i Thisted. Den var 115 78/100 Tons drægtig, og som bestyrende Medejer antoges Fuldmægtig C. Frederiksen og som Fører Peter Jensen.

Skibet synes at have sejlet paa vort nærmeste Udland, saaledes læses f. Eks. i Thisted Amtsavis den 20. Septem-

Christine Christensdatter Aasted,

født den 4. Marts 1832 i Løgstør og død den 15. Juli 1917 sammesteds.

Hun var opvokset under temmelig fattige Forhold, og tidlig maatte hun ud at tjene saavel i Løgstør som i Aalborg.

Hun boede langt den længste Del af sit Liv i Løgstør, hvor hun var kendt som en Original, der gik under Navnet Stine Rødkok paa Grund af hendes rødrandede Øjne. Et Lyspunkt i hendes Tilværelse var det, at hun arvede sin Broder, Skomager og Vaabenbrødrebud Christian Christensen Aasted i Aalborg, omend det kun drejede sig om et mindre Beløb.

Hun blev begravet paa Løgstør Kirkegaard.

Ugift.

Johanne Caroline Christensdatter Aasted,

født den 8. Juni 1834 i Løgstør og død den 21. November 1842 sammesteds.

FJERDE LINIE

Børn af Severin Christensen Aasted og Hustru Dorthe
Larsdatter Moesgaard.

Christian Severinsen Aasted,

født den 8. Oktober 1825 i Løgstør og død den 3. Januar
1871 sammesteds.

Efter endt Skolegang kom han ud at sejle, og senere købte han sig en Jagt, Anna Maria. Skibet var paa 14½ Register Tons og bygget af Eg. Han sejlede i Fragtfart paa Limfjorden, og den voksende Dampskibstrafik forvoldte ham megen Bekymring. Døden skulde imidlertid befri ham herfor, thi efter en Strandjagt blev han forkølet, og Aasted, der i Forvejen var svagelig, fik nu Lungebetændelse, hvilket efter længere Tids Sygeleje medførte Døden.

Den 11. Februar 1853 blev han i Skive Kirke viet til Henriette Bischoff (Søster til Christence B. g. m. Søren Christian Davidsen Aasted se denne), født den 11. Juni 1825 i Skive og død den 13. November 1904 i Løgstør. (Forældre: Snedker Daniel Lauritz Christoffer Bischoff og Hustru Mette Kirstine Kaas.)

Efter sin Ægtefælles tidlige Død kom hun ud for store Vanskeligheder, idet Børnene var umyndige, tilmed var den yngste, Ferdinand, ganske hjælpeløs. Sønnen Jens blev derfor optaget i hendes Svoger, Bagermester Lars Aasteds Hjem i Thisted.

Hun forstod imidlertid at skaffe sig et Levebrød ved med stor Dygtighed at binde Kranse, samt ved Haandarbejde. Hendes milde, venlige Væsen bevirkede, at »Tante Jette« var meget afholdt af alle. Sit sidste Leveaar tilbragte hun i Schous Stiftelse.

Ægteparret ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard.

Anne Marie Severinsdatter Aasted,

født den 15. Februar 1827 i Løgstør og død den 14. Juli 1909 i Skive.

Hun var Syerske i Løgstør, indtil hun godt 30 Aar gammel kom til Skive som Amme for Prokurator Munksgaards Barn.

Marie Aasted forblev nu i Skive, hvor hun ernærede sig ved at sy Damekjoler.

Hun var af en stilfærdig og noget indesluttet Natur.

Hun ligger begravet paa Skive Kirkegaard.

Ugift.

Anne Severinsdatter Aasted,

født den 28. November 1828 i Løgstør og død den 21. Juni 1837 sammesteds.

Lars Severinsen Aasted,

født den 24. April 1830 i Løgstør og død den 22. Juni 1899 i Thisted.

Ligesom sin ældre Broder Christian var han uddannet som Sømand. Han deltog i den første slesvigske Krig som Matros paa Linieskibet Skjold. Senere nedsatte han sig i Løgstør som Skipper og Reservelods.

I Løgstør boede han i Hus sammen med sine Svigerforældre i Vægtergade, og her blev han ogsaa boende under sit andet Ægteskab, indtil han flyttede til Thisted, hvor han den 12. Maj 1860 løste Borgerskab som Bagermester og nedsatte sig i Lillegade. Skønt han ikke var faglært Bager, blev han dog bekendt i det meste af Thy for sit gode Brød, og Bageriet blev saa stort, at det beskæftigede fem Svende.

Allerede i Aaret 1881 solgte han Bageriet til Bagermester Harder, hvorefter han i en halv Snes Aar handlede med Tørv.

Den 13. Februar 1877 modtog han Krigsmedaljen. Han var Vaabenbroder.

Grundtvigsk paavirket oprettede han den 21. April 1886 »Bagermester Lars Aasted og Hustru Anna, født Bigums Legat«. Kapitalen er paa 5,000 Kr., og der skal aarlig ud-

betales 200 Kr. i fire lige store Portioner til fire troende Enker i Thisted Købstad.

Efter at være blevet gift for fjerde Gang flyttede han til Skovgade Nr. 14, hvor han boede i en Hustruen tilhørende Ejendom.

Gift 1) den 12. November 1854 i Løgsted Kirke med *Maren Cathrine* Nielsdatter (Olesen), født den 29. Januar 1832 i Løgstør og død den 6. Marts 1857 sammesteds. (Forældre: Arbejdsmand og Fisker Niels Olesen og Hustru Inger Olesdatter.)

Gift 2) den 26. November 1858 i Thisted Kirke med *Birthe* Johanne Lassen, født den 14. Juli 1832 i Bislev, Aalborg Amt, og død den 3. Marts 1864 i Thisted. (Forældre: Skolelærer Christen Lassen og Hustru Johanne Marie Schophuus.)

Hendes tidlige Død har sikkert været et haardt Slag for hendes Ægtefælle, idet hun ikke alene havde været ham en god Støtte i den første vanskelige Tid i Thisted, men tillige havde hun været en god Stedmoder for Sønnen af første Ægteskab. Efter hendes Død kom to af Aasteds Søstre til Thisted for at varetage Husholdningen og Butikken.

Birthe Aasted blev begravet paa Thisted gamle Kirkegaard.

Gift 3) den 5. Marts 1869 i Thisted Kirke med *Ane* (Anna) Marie Hjardemaal, født Bigum, født den 3. Juni 1828 i Thisted og død den 15. Februar 1886 sammesteds. (Forældre: Bagermester Niels Christian Bigum og Hustru Johanne Terkilsdatter.) (Gift 1) i Aaret 1850 med Købmand Christian Nicolai Hjardemaal, Ægteskabet opløst i Aaret 1869.)

Hun var meget myndig og selvbevidst, og tillige var hun ret flot anlagt.

Gift 4) den 30. Maj 1889 i Skinnerup Kirke (Anneks til Thisted) med *Frederikke* Nikoline Svarre, født den 19. Juni 1836 i Grenaa og død den 19. April 1923 i Thisted. (Forældre: Toldbetjent Carl Seestedt Svarre og Hustru Marie Sophie Lund.)

I Modsætning til sin Forgænger var hun en god Økonom. Hun var et godt og dygtigt Menneske, og tillige var hun meget fornøjelig og livlig.

Aasted ligger begravet paa Thisted søndre Kirkegaard sammen med sine to sidste Hustruer.

Else Kirstine (Stine) Severinsdatter Aasted,

født den 7. Marts 1834 i Løgstør og død den 31. Juli 1916 i Thisted.

I sin Ungdom boede hun i Løgstør, hvor hun udførte Skræderarbejde. Da hendes Broder, Bagermester Lars Aasted, mistede sin anden Hustru i Aaret 1864, rejste hun sammen med sin Søster Ane *Sophie* til Thisted for at bistaa Broderen.

Som tidligere meddelt ægtede hendes Faster Maren Aasted i Aaret 1841 Skomagermester Fruergaard i Thisted, ligesom dennes yngste Datter, Marie, ægtede hendes Fætter Carl Aasted. Disse Forbindelser førte antagelig med sig, at Else Kirstine den 30. April 1869 i Thisted Kirke ægtede Fruergaards yngste Søn, Skomagermester Peter *Rudolf* Fruergaard, født den 3. Februar 1826 i Thisted og død den 20. Marts 1902 sammesteds. (Forældre: Skomagermester Christen Christensen Riis ogsaa Fruergaard kaldet og Hustru Martha Pedersdatter Svendstrup.)

Han var en Haandværker af den gamle Skole og tillige stædig og sparsommelig. Betegnende er det, at han f. Eks. købte langt billigere Tobak end Svogeren, Bager Aasted. Dette yndede han meget at udbrede sig over, og han endte altid med at sige: »— men jæ tykkes te a min Tobak er lige saa go' som La'ses.« Tiltrods herfor var Bagerens fjerde Hustru, Frederikke, altid noget betænkelig ved at besøge Fruergaards, eftersom hun mente, at Aasted blev syg af Fruergaards Rom og Tobak.

Fruergaards boede i deres eget Hus, Østergade Nr. 10, som de havde overtaget efter den gamle Skomager Fruergaard.

Ægteparret ligger begravet paa Thisted vestre Kirkegaard.

Anthou Severinsen Aasted,

født den 8. Februar 1839 i Løgstør og død den 13. Maj 1911 i Portland, Oregon, U. S. A.

Allerede da han gik i Skole, hjalp han sin Fader paa Reberbanen. Da han var 18 Aar gammel, døde Faderen, og Moderen førte Forretningen videre, men fem Aar efter døde ogsaa hun.

Aasted overtog nu selv Reberbanen, men det var paa et meget uheldigt Tidspunkt, at han begyndte som Rebslagermester, idet Frederik den Syvendes Kanal lige var blevet aabnet og Sejladsen paa Løgstør i rivende Tilbagegang. Af og til kunde han beskæftige en Mand, men for det meste maatte Hustru og Børn hjælpe ham. Ikke nok hermed, ofte maatte han søge anden Beskæftigelse for at skaffe sig den fornødne Indtægt. Saaledes arbejdede han af og til ved Kanalen og hos sin Fætter, Kalkbrænder Niels Aasted, endvidere gik han paa Fiskeri, idet han ejede en Baad, og endelig havde han Beskæftigelse paa en Muddermaskine, naar Løbet ved Nibe Bredding skulde renses.

I Aaret 1864 var han indkaldt til Marinen og gjorde Tjeneste om Bord paa Fregatten Jylland som Matros.

Da han maatte være glad til, naar han kunde holde en Dagløn paa to Kroner, opgav han til sidst Løgstør, og i Aaret 1881 rejste han med hele sin Familie til U. S. A., idet han solgte Reberbanen til Rebslagermester Johannes Jensen, ligeledes solgte han sit Hus i Peder Kræmmersgade, som han havde overtaget efter sin Moder.

I U. S. A. slog han sig ned i Clinton, Iowa, hvor han boede fra 1881—89. Her var han beskæftiget paa Curtis Brothers Vindue- og Dørfabrik. I Aaret 1889 købte han et Stykke Jord i Tyler, Minnesota. Da han blev gammel, overdrog han Farmen til sin Søn Christian. Han døde hos sin Søn Georg i Portland, Oregon, og blev begravet paa Rose City Cemetery i nævnte By.

Den 27. December 1859 blev han i Løgstør Kapel viet til Anna Margrethe (Grethe) Almind, født den 8. December 1832 i Skanderborg og død i Aaret 1898 i Tyler. (Forældre: Toldassistent i Løgstør Jacob Almind og Hustru Anne Margrethe Vonne.)

Hun har gaaet i Viborg Borgerskole. Efter at have forladt Skolen var hun beskæftiget hos Herredsfoged de Svanenskjold i Nykøbing S., og senere havde hun Ansættelse i København som Butiksjomfru.

Hun døde paa Farmen i Tyler og blev begravet paa Tyler Kirkegaard.

Ægteparrets ældste Søn udtaler om Ægteparret: »Jeg kan give Far og Mor min bedste Tak for et godt Hjem, selv om vi maatte slide allesammen. De var gode kristne Mennesker, hørende til den grundtvigske Menighed«.

Jens Christian Severinsen Aasted,

født den 13. April 1841 i Løgstør og død den 3. September 1892 sammesteds.

Oprindelig var han i Rebslagerlære i Faderens Forretning, i hvilken han senere arbejdede som Svend, efter at Moderen havde overtaget Virksomheden efter sin Ægtefælles Død. I 1864 var han indkaldt til Marinen og deltog i Blokeringen af Danzig.

En Tid var han beskæftiget som Bager. Derpaa fik han Arbejde paa Nøragergaard ved Struer. Medens han var der, blev han gift, hvorpaa han rejste tilbage til Løgstør. Her boede han i sit eget lille Hus, Toftegade Nr. 1.

Efter at være kommet tilbage til Løgstør arbejdede Aasted hos sin Fætter, Kalkbrænder Niels Aasted, indtil sin Død. Nogen større Hæder tillagdes ham ikke her; thi det var et almindeligt Mundheld i Byen at sige: »Du er vel ikke lige saa doven som Jens Aasted?« Vitterligt er det, at han ofte undslog sig at gaa til sit Arbejde med de Ord: »A er skidt i Dav.«

Den 30. Marts 1873 blev han i Gimsing Kirke viet til Ane Kirstine Jensen, født den 13. September 1838 i Gullev Sogn i Randers Amt og død den 7. Juli 1925 i Skive. (Forældre: Tjenestekarl paa Friisholt Jens Eriksen og Mette Jørgensdatter.)

(Kort efter sin Ægtefælles Død ægtede hun Arbejdsmand i Løgstør Christian Pedersen, født i Aaret 1835 og død 1910.)

Da hun blev Enke for anden Gang, flyttede hun til Skive. Hun tilhørte den methodistiske Menighed.

Hun ligger begravet paa Skive Kirkegaard.

Casperine Christine Severinsdatter Aasted,

født den 26. December 1843 i Løgstør og død den 11. Marts 1847 sammesteds.

Ane Sophie Severinsdatter Aasted,

født den 26. December 1843 i Løgstør og død den 16. Februar 1912 i Chicago, Illinois, U. S. A.

Hun tilbragte sin Ungdom i Løgstør. Da hendes Broder, Bagermester Lars Aasted, mistede sin anden Hustru i Aaret 1864, rejste hun sammen med sin Søster Else Kirstine til Thisted for at bistaa Broderen.

Da hun i Aaret 1876 mistede sin Ægtefælle, mente hun sig ikke i Stand til at forsørge sig og sine fire Børn, hvorfor de to ældste blev sat i Pleje i Danmark, medens hun i Aaret 1885 rejste med de to yngste til Amerika. Hun tog Ophold i Chicago, hvor hun var Husbestyrerinde forskellige Steder.

I sine sidste Aar var Fru Jensen ret svagelig. Hun blev begravet paa Mount Olive Cemetery i Chicago.

Den 13. Juni 1867 blev hun i Thisted Kirke viet til Peter Jensen, født den 22. September 1830 i Bøstrup, Ørslevkloster Sogn, Viborg Amt, og død mellem den 19. og 22. December 1876 paa Vesterhavet. (Forældre: Gaardejer Jens Pedersen Skræder og Hustru Nicoline Pedersdatter.)

Jensen kom efter sin Konfirmation ud at sejle, og i Aaret 1857 beholdt han i Flensborg Patent som Styrmand. Senere blev han Skibsfører og bosatte sig i Thisted, hvor han den 10. November 1863 løste Borgerbrev som Skipper.

I Oktober 1869 oprettedes et Interessentselskab, i hvilket Jensen var Deltager. Dette Selskab købte en under Bygning værende Skonnert af Skibsbygger L. Bonnesen i Aalborg for 85 Rd. pr. Ton. Den 5. Januar 1870 løb Skibet af Stabelen og fik Navnet Christian. I Maj samme Aar indregistredes Skonnerten i Thisted. Den var 115 78/100 Tons drægtig, og som bestyrende Medejer antoges Fuldmægtig C. Frederiksen og som Fører Peter Jensen.

Skibet synes at have sejlet paa vort nærmeste Udland, saaledes læses f. Eks. i Thisted Amtsavis den 20. Septem-

ber 1876 »Skonnerten »Christian« Kapt. P. Jensen er lykkelig ankommen til Stettin fra Lybster (Skotland).«

Den 9. December 1876 forlod Skibet London lastet med Palmekærner og med Aarhus som Maal. Skibet naaede aldrig frem, og da ifølge Thisted Amtsavis en voldsom Sne-storm rasede fra den 19.—22. December, maa det formodes, at Christian ved denne Lejlighed er gaaet under med Mand og Mus.

I Ægteskabet var to Sønner og to Døtre.

Børn af Christian Severinsen Aasted og Hustru Henriette Bischoff.

Anton Christian Henrik Aasted,

født den 9. September 1853 i Skive og død den 9. Oktober 1925 i Løgstør.

Allerede fra han var syv Aar gammel sejlede han i Sommermaanederne med Faderen. Efter at være kommen ud af Skolen sejlede han til Stadighed med Faderen indtil dennes Død i Aaret 1871. Dernæst kom han paa Langfart. Under en længere Rejse fik han Mellemørebetændelse, og da han ingen Lægehjælp kunde faa, blev han paa det nærmeste stokdøv. Han kunde nu ikke tage Styrmandseksamen, men blev uddannet som Kok og sejlede derpaa i flere Aar som Hovmester.

Den 11. November 1883 købte han for 1400 Kr. Galeasen Cæcilia paa 21,76 Brutto Register Tons. Skibet var bygget i Aaret 1830 i Varde af H. Knudsen og ombygget i Aaret 1862 i Nordby paa Fanø af I. Th. Hansen. Senere lod han hos Skibsbygmester Christian Petersen, Thisted, bygge en ny Galease, Berthine, paa 34,62 Register Tons, som blev indregistreret i Løgstør den 12. Maj 1896. Ved Købet af det nye Skib overtog Skibsbygmesteren Cæcilia.

Selv om Aasted ingen Eksamen havde, blev han dog en dygtig Skipper for sit Skib, og han var da ogsaa kendt over hele Limfjorden som en ualmindelig rask og uforfærdet Skibsfører. Betegnende for ham er følgende Historie. Aa-

sted kom til Aalborg, hvor han kastede Anker for at faa en Matros om Bord. Da Manden kom, stillede Aasted ham tre Spørgsmaal: »Hvor er dine Køjeklæder?« »Hvor er dit Olietøj?« og »Hvor er dine Søstøvler?« Da Matrosen ikke havde noget af Delene, sagde Aasted: »Du kan hilse derinde og sige, at jeg skulde bruge en Sømand og ikke en Avekat.« Derpaa hev han Ankeret op og sejlede alene ud i Kattegat med København som Maal.

Den 16. Marts 1917 solgte han Berthine til Kaptajn Oskar Andersen, Grimsbad i Norge. Han trak sig nu tilbage fra Søen og boede Resten af sit Liv i sin egen Ejendom, Havnevej Nr. 2.

Den 1. December 1896 blev han i Vor Frue Kirke i Aalborg viet til Thomasine *Berthine* Torp, født den 31. August 1864 paa Øen Egholm i Limfjorden og død den 17. Oktober 1931 under et midlertidigt Ophold hos sin ældste Datter i København. (Forældre: Gaardmand Peder Jensen Torp og Hustru Karen Thomasen.)

Eftersom Fru Aasteds Moder var meget plaget af Gigt, blev hun hjemme indtil sit tyvende Aar. Derpaa lærte hun Husholdning et Aar. Sammen med en Broder havde hun Vesteraas Kælder i Aalborg indtil 1896.

Ægteparret ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard.

Dorthea Aasted,

født den 15. November 1855 i Løgstør og død den 21. Marts 1930 i Skive.

Hun har gaaet i Skole i Løgstør, og efter sin Konfirmation kom hun i Huset hos Købmand C. Olesen i Skive.

Den 14. November 1877 blev hun i Løgstør Kapel viet til Ludvig Halse, født den 4. Januar 1854 i Nykøbing M. og død den 30. Juli 1928 i Skive. (Forældre: Rokkedrejer Peder Halse og Hustru Nicoline Christensdatter.)

Halse har gaaet i Skole i Skive og kom dernæst i Snedkerlære hos Snedkermester Klock i Skive. Efter at have udlært blev han den 25. April 1875 indkaldt til Infanteriet, hvor han laa ved 8. Bataillon. Senere nedsatte han sig som Snedkermester i Slotsgade i Skive. I Aaret 1895 aabnede han en Slagter- og Eksportforretning i Vestergade i Skive.

I Aaret 1910 hørte han op med at drive Forretning, og

han blev nu Kommuneinkassator. Samtidig hermed stod han til Raadighed for 2. Generalkommando som Naturalforplejningsunderforvalter og fra den 16. Juni 1915 som Forvalter. Paa Grund af Alder tog han sin Afsked fra Kommunens Tjeneste i Aaret 1924.

I mange Aar var Halse Retsvidne.

Siden 1908 boede Ægteparret i sit eget Hus, Borbergade Nr. 6.

Ægteparret ligger begravet paa Skive Kirkegaard.

I Ægteskabet var syv Døtre og fem Sønner. En Datter er gift med Niels Christian *Severin* Aasted (se denne).

Severin Aasted,

født den 10. Marts 1858 i Løgstør og død i November 1874 paa Vesterhavet.

Som 16-aarig kom han til Søs. Sammen med sin ældre Broder, Anthon, sejlede han paa Langfart. Dette blev hans første og eneste Tur; thi paa Tilbagerejsen blev han under en Storm, da han var klatret op i en af Masterne for at bjerge Sejlene, slynget over Bord, medens Skibet befandt sig paa Vesterhavet, og her druknede han.

Johan Daniel Aasted,

født den 24. Oktober 1860 i Løgstør og død den 22. Oktober 1936 i København.

Efter endt Skolegang i Løgstør kom han som fjortenaarig i Tapetsererlære hos sin Morbroder, Christian Bischoff, Adelgade København, hvor han blev uddannet. Han arbejdede nu forskellige Steder, indtil han ca. 1880 blev ansat i Firmaet Harald Plambeck som Svend. Virksomheden laa da i Holbergsgade og flyttedes senere til Skt. Annegade Nr. 9. Det væsentligste Arbejde bestod i Teaterarbejder særlig paa det kgl. Teater.

Den 4. Juni 1883 blev han indkaldt til Trainafdelingen, hvorfra han den 3. Oktober 1884 hjemsendtes som Underkorporal. I Aaret 1891 indkaldtes han til Københavns Væbning (Borgervæbningen).

Efter at være bleven hjemsendt i Aaret 1884 vendte Aa-

sted tilbage til Firmaet Plambeck, og efter Mesterens Død bestyrede han Forretningen for Enken.

Den 5. Marts 1919 overtog han selv Virksomheden i Forening med sin Søn, og Firmaet kom da til at hedde »H. Plambecks Efterfølger I. D. Aasted & Søn«. Nogen Tid efter udtraadte han af Ledelsen paa Grund af tiltagende Tung-
hørighed, men for ikke at være uvirksom arbejdede han dog stadig som Svend i Virksomheden.

Aasted ansaaes for at være en hurtig og dygtig Tapetserer.

Ikke blot i København, men ogsaa i Provinsen blev han betroet større Arbejder, bl. a. monterede han talrige Hovedbygninger hørende til de større Godser.

Aasted var en ivrig Kortspiller, og engang da han blev indlagt paa et Hospital, beklagede han sig meget over, at han nu maatte forsømme tre da allerede fastsatte Spilleaftener.

Han døde efter kort Tids Sygdom efter en Operation.

Den 7. Maj 1889 blev han i den nu nedlagte Bjørnsholms Slotskirke i Nærheden af Løgstør viet til *Jensine* Birgitte Aasted (se denne).

Ægteparret ligger begravet paa Vestre Kirkegaard i København.

Jens Aasted,

født den 7. Februar 1863 i Løgstør og død den 17. Januar 1930 i København.

Da Faderen døde, sad Moderen tilbage med fire mindre-
aarige Børn, hvoraf den yngste krævede megen Pasning. Jens Aasted var kun syv Aar gammel, og tilmed var hans Fødder vanføre. Det blev nu ordnet saaledes, at han kom i Pleje hos sin Farbroder, Bagermester Aasted i Thisted.

Her gik han i Skole, og senere kom han i Skræderlære hos Skrædermester Valdemar Larsen (gift med en Søster til Ane Bigum). Efter at være bleven udlært var han en Tid Tilskærer hos sin Læremester, og derpaa forpagtede han ved sin Farbroders Hjælp Larsens Forretning.*)

*) Skrædermester Larsens Ejendom laa paa Kringeltorv. Efter hans Død blev Huset nedrevet og Grunden lagt til Torvet, som derefter fik Navnet Nytorv.

Aasted opgav imidlertid denne Virksomhed og rejste til København, hvor han den 1. November 1891 kom ind paa Frelsens Hærs Kadetskole for at blive uddannet til Officer. Her var han indtil den 1. April 1892, da han som Kaptajn blev sendt til Middelfart for at aabne en Afdeling der.

Aasted maatte nu føre en omflakkende Tilværelse, idet han i Aaret 1892 blev sendt til Ribe, i 1893 til Vejle og Herning, i 1894 til Kolding og Silkeborg, i 1895 til Fredericia og Varde og 1896 til Nykøbing F. Efter denne anstrengende Tilværelse blev der ham tilstaaet tre Maaneders Orlov, hvorpaa han sidst paa Aaret i 1896 blev sendt til Nakskov og i 1897 til Nyborg.

Den 3. December 1897 overtog han Ledelsen af Frelsens Hærs Skræderi, hvor han forblev indtil den 1. Januar 1929, da han blev pensioneret.

Medens Aasted var Leder af Skræderiet, blev han flere Gange forfremmet, den 19. December 1898 opnaaede han saaledes Ensajns Rang, den 18. Oktober 1902 blev han Adjudant, den 4. April 1910 Stabskaptajn og endelig den 12. August 1918 Major.

Han døde paa Københavns Amtssygehus og ligger begravet paa Vestre Kirkegaard i Frelsens Hærs Gravsted.

Den 2. December 1897 blev han i Skt. Johannes Kirke i København viet til *Anne* Dorthea Clemmensen, født den 23. Juni 1867 i Holtug ved Store-Heddinge. (Forældre: Møller Jacob Clemmensen og Hustru Ane Nielsdatter.)

Hun begyndte med at gaa i Holtug Skole, men da Forældrene flyttede til Store-Heddinge, kom hun til at gaa i Skole der. Fru Aasted havde nu Ansættelse et Par Steder, indtil hun i Aaret 1886 lærte at sy hos Manufakturhandler Emilius Aarslev-Jensen i Store-Heddinge. Her blev hun siden Direktrice. Derpaa rejste hun til Kolding, hvor hun først var Direktrice hos Fru Michaelsen og dernæst havde sin egen Systue.

Efter at have lært sin tilkommende Ægtefælle at kende opgav hun sin Systue og blev den 1. September 1896 Kadet i Frelsens Hær i København. Samme Aar sendtes Fru Aasted til Viborg og det paafølgende Aar til Skive. Dernæst kom hun tilbage til Kadetskolen, og den 16. April 1897 udnævntes Fru Aasted til Løjtnant, hvorefter hun blev sendt til Holbæk. Efter at være bleven gift vedblev Fru Aa-

sted med at være Officer i Frelsens Hær, hvor hun fik Grad som Major.

Da Aasted blev pensioneret, flyttede han ind i en Villa, William Boothsvej Nr. 5, Hvidovre, som han selv havde ladet opføre. Hans Enke og Døtre beboer stadig denne Villa.

Ferdinand Aasted,

født den 20. September 1867 i Løgstør og død den 24. December 1885 sammesteds.

Han var døvstum og tillige svagelig.

Børn af *Anthon* Christian Henrik Aasted og Hustru
Thomasine Berthine Torp.

Karen Aasted,

født den 22. Juli 1897 i Løgstør.

Hun har gaaet i Løgstør Realskole, hvor hun i Aaret 1914 tog Realeksamen; da den var uden Fransk, maatte hun tage til Thisted for at aflægge Prøve i nævnte Fag der.

Fra 1915—17 var Fru Andrup Privatlærerinde paa St. Løgtved i Vendsyssel, og fra 1917—20 var hun ansat i Ibsens Boghandel, Østergade, Løgstør. Dernæst rejste hun til København, hvor hun fik Ansættelse paa Dansk Grundejerforsikrings Kontor.

Den 3. Juli 1925 blev hun i Løgstør Kirke viet til *Peter Louis* Andrup, født den 14. December 1886 i Aarhus. (Forældre: Kolonialhandler *Jacob Emil* Andrup og Hustru *Emma Pedersen*.) (Gift 1) med *Thyra Jeppesen*, født i Aaret 1891 og død 1924.)

Efter at have gaaet i Farimagsgades Skole i København kom han i Lære hos A/S Titan, København. Samtidig hermed gik han paa Teknisk Skole, og han tog der en afsluttende Eksamen. I Aaret 1905 tog Andrup 1. Del af Maskineksamen paa Københavns Maskinskole, i 1906 2. Del og i 1907 Tillægsprøven. Samtidig hermed havde han Beskæftigelse paa Titan, og den 19. Maj 1907 fik han Lærebrev som Maskinarbejder.

Dernæst sejlede Andrup først som Maskinassistent og efter 1910 som 2. Maskinmester med Dampskibsselskabet Torms Skibe. Fra 1909—10 aftjente han sin Værnepligt ved Marinen og sejlede her med Krydseren Gejser.

Herefter gik Andrup i Land, og i Aaret 1914—15 var han Montør i sit gamle Firma, Titan, og fra 1917—18 arbejdede han for R. H. Nydam Gothersgade Nr. 14. I Aaret 1918 tog han Højspændingsinstallatøreksamen paa Maskinskolen i Helsingør, og herefter fik han Statsautorisation som Elektromontør. Fra 1918—22 var han Værkfører hos Dansk Grundejerforsikring (Elektromotorforsikring).

I Aaret 1927 etablerede Andrup sig paa Dalgasboulevard Nr. 123 som Grosserer i elektriske Artikler og Radioapparater under Firmanavnet K. L. Andrup.

I første Ægteskab har Andrup tre Døtre og en Søn og i andet Ægteskab fire Døtre.

Henriette Aasted,

født den 13. Maj 1899 i Løgstør.

Hun har gaaet i Løgstør Realskole, hvor hun i Aaret 1915 tog Realeksamen. Dernæst var hun fra 1916—17 Privatlærerinde paa Oxholm paa Øland i Limfjorden. 1917—18 lærte hun Husholdning paa Bangsbo ved Frederikshavn, og i Aaret 1919 tog hun Handelsskoleeksamen paa Justitsraad Møllers Handelsskole i Aalborg.

Siden har Henriette Aasted været Bogholderske først fra 1919—32 paa Odd-Fellowpalæet i Aalborg, dernæst fra 1933—39 paa Bryggergaarden i Odense og endelig siden 1939 paa Hotel Postgaarden i Slagelse.

Ugift.

Kristian Severin Aasted,

født den 3. Marts 1901 i Løgstør og død den 1. Juli 1942 paa det Karibiske Hav.

Han tog Mellemskoleeksamen i Løgstør Realskole. Dernæst kom han ud at sejle med Faderen paa dennes Galease, Berthine, og da Skibet i Aaret 1917 blev solgt til Kaptajn Oskar Andersen, Grimsbad i Norge, tog han med denne og kom til at sejle som Jungmand i fast Rute mellem Norge

og England under Resten af den første Verdenskrig. Senere fik han Hyre paa et svensk Skib og skulde rejse til Australien, men i England blev han syg af Skørbug og maatte blive her. Derpaa fik han i Antwerpen Hyre med et Skib, som skulde til U. S. A. Her bosatte han sig.

I sit nye Hjemland har Aasted sejlet med mange forskellige Skibe, bl. a. besøgte han i Aaret 1926 med et af Moore & Mc. Cormack's Skibe København. Efter at være blevet amerikansk Statsborger tog han Styrmandseksamen. En Tid var han 1. Styrmand paa et Oliekøgeri i Stillehavet med Station i San Pedro. I Aaret 1940 rejste han til Boston, hvor han kom til at sejle med forskellige Forsyningskibe. I Aaret 1942 afgik han fra Boston som 1. Styrmand paa »Illinois« og sejlede gennem Middelhavet og det Røde Hav til Indien. Paa Tilbagereisen blev Skibet i det Karibiske Hav torpederet af en tysk Ubaad. I Ulykkesøjeblikket stod han netop paa Kommandobroen, under hvilken Torpedoen eksploderede, saa han er sikkert straks bleven dræbt.

Ugift.

P e t e r T o r p A a s t e d ,

født den 11. November 1902 i Løgstør.

Efter at have gaaet i Løgstør Borgerskole kom han ud at sejle. I Aaret 1923 aftjente han sin Værnepligt ved Marinen og sejlede med Inspektionsskibet Diana. Samme Aar tog han Sætteskippereksamen i Grenaa. I det følgende Aar sejlede han paa Langfart først til Middelhavet og dernæst til Amerika.

Aasted slog sig nu ned i U. S. A. Efter at have sejlet i nogle Aar købte han sig et Skib og drev Fiskeri i Stillehavet i Nærheden af Seattle, Washington. Skibet forliste imidlertid, og Aasted brækkede begge Ben, hvorefter han var uarbejdsdygtig i to Aar. Efter at være blevet rask stak han igen til Søs, og under Krigen sejlede han paa Alasca. Under en Storm kom han atter til Skade, han blev indlagt paa et Hospital og var nu uarbejdsdygtig i et Aar. Dernæst købte han sig en Landejendom i Kent ved Seattle, og han er altsaa nu blevet Landbruger.

Den 20. Juli 1925 blev han i Payette, Idaho, viet til *Lillian Ward Franklin Stanley*, født den 4. April 1909 i Oco-

nee Montgomery Country, Illinois. (Forældre: Walther Franklin Stanley og Hustru Amanda Ann Ward.)

Søren Karl Aasted,

født den 16. Juni 1904 i Løgstør.

Han har taget Mellemskoleeksamen i Løgstør Realskole og lærte derpaa fra 1919—23 Kolonial- og Foderstofbranchen hos Købmand Thomas Lund i Løgstør, og hos ham forblev Aasted indtil 1928.

Samme Aar rejste Aasted til Canada, hvor han i Big Valley, Alberta, erhvervede sig et Stykke Land, som væsentlig bestod af skovklædte Strækninger, som nu er delvis ryddede. Stedet var fuldstændig blottet for Vand, men senere har han købt et Stykke Jord, som forbinder hans oprindelige Ejendom med en forbiløbende Flod, saaledes at han nu ejer 190 Hektarer Land, hvoraf de 80 er bevokset med smaa Træer.

Ugift.

Anders Thomas Aasted,

født den 15. November 1906 i Løgstør.

Han har taget Mellemskoleeksamen i Løgstør Realskole og lærte derpaa Malerfaget hos P. Jensen & Søn i Løgstør. I Aaret 1927 rejste han til Canada, hvor han siden har arbejdet i Faget.

I Begyndelsen af Fyrreerne etablerede Aasted sin egen Forretning i Red Deer, Alberta.

Ugift.

Søn af *Peter* Torp Aasted og Hustru *Lillian* Ward
Franklin Stanley.

Peter William Aasted,

født den 29. November 1930 i Brawly, California, U. S. A.

Børn af Johan *Daniel* Aasted og Hustru *Jensine*
Birgitte Aasted.

Gerda Johanne Aasted,

født den 1. November 1891 i København.

Hun har gaaet i Vestervoldgades Skole, hvor hun tog Afgangseksamen, samtidig hermed fik hun som Flidspræmie et Uhr. Dernæst tog hun Undervisning i Maskinskrivning, Bogholderi og fremmede Sprog.

Efter endt Uddannelse havde hun Ansættelse forskellige Steder i København. Først kom Fru Moland til Assurancefirmaet Julius Madsen, Kongens Nytorv Nr. 6. Dernæst blev hun ansat som Korrespondent hos Brødrene Bendix, Stormgade Nr. 10, Herefter kom hun til Revisor Th. Møller, Holmens Kanal, for endelig at blive Privatsekretær hos Ivar B. Goldschmidt, Nygade Nr. 10.

Den 14. August 1920 blev hun i Mariakirken i København viet til Emil Moland, født den 21. September 1890 i Viskinge ved Kalundborg. (Forældre: Bagermester og Møller Jens Christian Nielsen og Hustru Kristine Ludvigsen.)

Efter at have gaaet i Kalundborg Realskole var Moland tre Aar i Lære i Firmaet Gottschalck & Tillge, Kolonial en gros, Kalundborg. Dernæst tog han i Aaret 1907 Handelskoleeksamen i Kalundborg.

I Aaret 1910 aftjente han sin Værnepligt som Infanterist ved 21. Bataillon, og han var indkaldt til Sikringsstyrken fra August 1914 til Marts 1915.

Moland kom nu til Aarhus, hvor han havde Ansættelse i A/S Alstrup, herfra kom han til Randers, hvor han var beskæftiget ved Randers Glassliberi ved I. N. Bech, og endelig flyttede han til København for at tiltræde en Stilling i A/S M. I. Meyer, Ny Toldbodgade Nr. 27—29.

I Aaret 1917 grundlagde Moland i Gaasegade Nr. 2 sit eget Firma med Glas en gros. Dette Firma flyttedes i Aaret 1922 til Kolding, samtidig med at det omdannedes til et Aktieselskab under Navnet Emil Moland A/S og med Moland som Direktør.

Forretningen har til Huse i sin egen Ejendom, Dalbygade Nr. 1, ligesom Ægteparret bebor sin egen Villa, Rædersvej Nr. 1.

I Ægteskabet er en Søn.

Niels Christian Severin Aasted,

født den 10. December 1893 i København.

Han har gaaet i Vestervoldgades Skole, hvor han tog Afgangseksamen. Dernæst kom han i Aaret 1907 i Lære hos Tapetserer og Dekorator Harald Plambeck, Skt. Annægade Nr. 9. I Aaret 1912 aflagde han Svendeproeve, ved hvilken Lejlighed han blev tilkendt Sølvmedaljen.

I November samme Aar rejste Aasted til Christiania, hvor han arbejdede et halvt Aars Tid som Tapetserer. I Marts 1913 gik han paa Valsen og berejste Tyskland, Østrig og Schweiz. Da Krigen brød ud i 1914, opholdt han sig i sidstnævnte Land, og efter en besværlig Rejse kom han i Oktober samme Aar tilbage til København. Han arbejdede nu forskellige Steder, indtil han kom tilbage til Firmaet Plambeck.

Den 5. Marts 1919 overtog Aasted sammen med sin Fader dette Firma, som nu kom til at hedde »H. Plambecks Efterfølger, I. D. Aasted & Søn«. Faa Aar efter traadte Faderen tilbage, og han førte nu Firmaet videre i sit Navn, Severin Aasted.

Arbejdet paa det kgl. Teater er stadig blevet forøget og omfatter nu 40 % af Aasteds samtlige Arbejder. Han har deltaget ved Montering af Stærekassen og udført enkelte Arbejder ved den ny Radiofonibygning.

I Aaret 1927 flyttedes Virksomheden til Tordenskjoldsgade og i Aaret 1931 til Heibergsgade Nr. 10—12. Den 5. Marts 1944 fejrede Aasted sit 25 Aars Forretningsjubilæum.

Den 31. December 1916 blev han i Mariakirken i København viet til Anna Halse, født den 14. Oktober 1895 i Skive. (Forældre: Retsvidne Ludvig Halse og Hustru Dorthea Aasted, se denne.)

Fru Aasted har gaaet i Skive kommunale Mellem- og Realskole. Her tog hun i Aaret 1912 Realeksamen, og i Aaret 1913 aflagde hun Prøve i Latin og Matematik i Viborg Katedralskole. Samtidig med at hun forberedte sig til denne Prøve, var hun ansat hos Tandlæge Fru Nielsen i Skive.

Den 29. August samme Aar kom Fru Aasted til København for at gaa paa Tandlægeskolen. I Sommeren 1916 tog hun Tandlægeeksamen og var dernæst et halvt Aar ansat som Assistent hos Tandlæge A. Reumert i Kolding. Deref-

ter vendte Fru Aasted tilbage til København, og efter at have været Assistent hos Tandlægerne Flidelius og Kiersgaard etablerede hun sig som Tandlæge i Store Kongensgade Nr. 5 for i Aaret 1923 at flytte til Holbergsgade Nr. 7. Siden Aaret 1916 har Fru Aasted været Medlem af Tandlægeforeningen.

Ægteparret har siden 1925 ejet en Sommerbeboelse, Grevealle Nr. 9, Hvidovre.

Børn af Niels Christian *Severin* Aasted og Hustru Anna Halse.

Paul Aasted,

født den 11. Maj 1917 i København.

Han har gaaet i Nyboder Skole, hvor han i Aaret 1934 tog Realeksamen. Derpaa kom han i Lære i Skibsmæglerfirmaet Petersen, Møller & Hoppe, København, og efter endt Læretid i Aaret 1939 blev han Befragter. Samme Aar indkaldtes han til Kystdefensionen, hvor han laa et Aar.

Dernæst ansattes Aasted i Direktoratet for Vareforsyning, hvor han efter et halvt Aars Forløb blev Assistent, og den 1. Februar 1945 blev han Overassistent. Samtidig med at han passede sit Arbejde der, læste han til Skibsmægler, og i Foraaret 1944 tog han Skibsmæglereksamen.

Den 15. Maj 1946 forlod Aasted Direktoratet for Vareforsyning og blev dernæst ansat i Firmaet Johs. Bruhn & Co. Befragtning, Skibssalg og Rederi, Havnegade Nr. 11.

Den 28. Marts 1943 blev han i Timotheus Kirke i København viet til *Käte* Gudrun Massesson, født den 27. Maj 1920 i København. (Forældre: Litografisk Stensliber Einar William Massesson og Hustru Gudridur Svendsdottir.)

Fru Aasted har gaaet i Vigerslevalles Skole og blev senere uddannet som Naadlerske. I Aaret 1939 fik hun Ansættelse i Olga Andersens Korsetmagasin, Valbylanggade Nr. 82, hvilken Stilling hun forlod efter at være bleven gift.

Sven Aasted,

født den 14. Juni 1919 i København.

Ligesom sin ældre Broder har han gaaet i Nyboder Skole,

hvor han i Aaret 1935 tog Realeksamen. Derpaa kom han i Tapetserer- og Dekoratorlære hos sin Fader. Den 13. April 1939 fik han sit Svendebrev og den 24. Maj samme Aar modtog han i Raadhushallen saavel Haandværkerforeningens som Selskabet De Massmannske Søndagsskolers Sølvmedalje.

Aasted skulde nu den 2. Maj 1940 have været indkaldt til Trainet i Ringsted, men paa Grund af Besættelsen overførtes han til C. B. Rullen.

Han arbejdede derpaa hos Faderen, og samtidig med at denne, den 4. Marts 1944, holdt sit 25 Aars Jubilæum, fik han sit Mesterbrev.

Den 1. Juni 1945 blev han optaget som Medlem af Haandværkerforeningen i København. Aasted er Formand for Foreningen Nyboders udgaaede Skoleelever.

Den 7. August 1942 blev han i Holmens Kirke viet til Paula Christensen, født den 13. Maj 1920 i FASTERHOLDT, ARNBORG SOGN, RINGKØBING AMT. (Forældre: Købmand Jens Lauritz Christensen og Hustru Johanne Kirstine Thomsen.)

Fru Aasted har gaaet i Skole i Ikast. Efter at have haft et Par Stillinger rejste hun i Aaret 1938 til København, hvor hun siden har været beskæftiget med Syning af Herrekonfektion.

Ingen Børn.

Inger Aasted,

født den 6. Juni 1921 i København.

Efter først at have gaaet i Nyboder Skole tog hun i Aaret 1939 Studentereksamen (m) fra Auerhøj Gymnasium. Dernæst blev hun ansat i Forsikringselskabet Skandinavia som Beregnerassistent, en Stilling, som hun stadig beklæder.

Den 30. Juli 1944 blev hun i Holmens Kirke viet til Carl Henning Riisfeldt, født den 13. August 1918 i København. (Forældre: Maler Carl Jørgen Riisfeldt og Hustru Mette Marie Jensen.)

Han har gaaet i Øster Farimagsgades Skole. Derpaa kom han i Uhrmagerlære hos K. M. Dyhre, Frederiksborggade. Den 29. Februar 1940 blev han indkaldt til 13. Artilleriafdeling og hjemsendt den 19. April 1940. Da Hæren efter

Besættelsen blev genoprettet, indkaldes Riisfeldt igen den 1. Juni 1945 og hjemsendtes efter fem Maaneders Forløb.

Riisfeldt har været ansat i Magasin du Nords Uhrmagerværksted og senere hos svensk Hofuhrmager Carl Jonsén.

Den 1. Marts 1946 blev han optaget i Grosserer Societetet, efter at han havde startet sit eget Firma C. H. Riisfeldt & Co. med Uhre en gros, Grundtvigsvej Nr. 15, København.

Datter af Paul Aasted og Hustru *Käte* Gudrun
Massesson.

Gitte Aasted,

født den 22. Juni 1944 i København.

Børn af Jens Aasted og Hustru *Anne* Dorothea
Clemmensen.

O d o l f *Edvin Aasted,*

født den 28. August 1898 i København.

Efter at have gaaet i Forchammers Skole kom han i Aaret 1912 i Boghandlerlære hos Engelsen & Schrøder, Frederiksberggade. I Aaret 1916 havde han udlært, men han forblev i Firmaet indtil 1922. Herfra maa dog fraregnes den Tid, da han aftjente sin Værnepligt, idet han i Aaret 1919 var indkaldt som Infanterist til 1. Bataillon. Han hørte til det andet Hold danske Soldater, som i Aaret 1920 blev indkaldt for at besætte Sønderjylland, og han laa da to Maaneder i Sønderborg.

I Aaret 1922 fik Aasted Ansættelse i Papirhandelen Levison jun., Købmagergade. Efter at være blevet tunghør fik han i Aaret 1931 indenfor Firmaet oprettet en Afdeling med sig selv som Leder for Reparation af Fyldepenne og Kontormaskiner.

Den 8. December 1920 blev han i Skt. Mathæus Kirke i

København viet til Esther Isaak, født den 3. August 1899 i Herning. (Forældre: Officer i Frelsens Hær Carl Peter Johannes Isaak og Hustru Signe Laursen.)

Paa Grund af Faderens skiftende Opholdssteder har Fru Aasted gaaet i Skole flere Steder. Hun paabegyndte sin Skolegang i Aarhus og endte med at gaa i Skole i Fredericia. I Aaret 1914 tog hun Handelsskoleeksamen i Aalborg efter at have gaaet paa Justitsraad Møllers Handelsskole.

Dernæst rejste Fru Aasted til København, og fra 1915—22 havde hun Ansættelse først i forskellige Skotøjsforretninger og de sidste Par Aar paa Provinspressens Annoncebureau.

O da Henriette Viktoria Aasted,

født den 3. August 1900 i København.

Hun fik sin første Skoleuddannelse i Rosa Thorsøes Pigeskole paa Vesterbrogade. Efter at Skolen var blevet nedlagt, gik hun først i Mathæusgades Skole og dernæst i Haderslevgades Skole. I Aaret 1916 tog hun Handelsskoleeksamen paa Pastor Krygers Handelsskole.

Derpaa havde Oda Aasted Ansættelse paa forskellige Kontorer, indtil hun den 9. August 1922 blev optaget som Kadet i Frelsens Hærs internationale Kadetskole i London. Herfra sendtes hun i Aaret 1923 som Prøveløjtnant til Plumstead, London, og samme Aar blev hun overflyttet til Reading.

Den 16. Maj 1924 vendte hun tilbage til Danmark, hvor hun ansattes paa Frelsens Hærs Hovedkontor. Samme Aar blev hun Kassererske for Frelsens Hærs Hovedkontor for Mænds sociale Arbejde, og i Aaret 1931 blev hun overflyttet til Hovedkvarteret som Assistent ved Feltdepartementet. Siden den 1. September 1933 har Oda Aasted været ansat paa Sekretærkontoret som Privatsekretær for Chefssekretæren. Hun har Grad som Major.

Ugift.

Anna O l a n d a Aasted,

født den 5. September 1901 i København.

Hun fik sin første Skoleuddannelse i Rosa Thorsøes Pigeskole paa Vesterbrogade. Efter at Skolen var blevet ned-

lagt, kom hun til at gaa i Mathæusgades Skole. Derpaa blev Fru Motz Elev hos Hugo Brammer i Afdelingen for Hattepynt.

Senere havde hun Ansættelse paa et af Frelsens Hærs Kontorer indtil 1920, da hun rejste til Czekoslovakiet som Hjælperke ved Frelsens Hærs Børnehjem i Gablonz. Den 4. September 1920 blev Fru Motz Kadet i Frelsens Hær i Prag, og samme Aar udnævntes hun til Prøveløjtnant, hvorefter hun vendte tilbage til Børnehjemmet i Gablonz. Senere forlod hun sin Stilling i Frelsens Hær for at indtræde i Ægtestanden. Fra Begyndelsen af Trediverne og indtil nu har Fru Motz syet hos N. Carnø, Konfektion en gros, Elme-gade Nr. 5.

Gift 1) den 2. December 1922 i Frederiksholms Kirke i København med *Erhardt* Valdemar Holm, født den 1. November 1899 i Hamburg. (Forældre: Brigader i Frelsens Hær Boye Thomsen Holm og Hustru Elisabeth Petersen.) Separeret 1930 og skilt den 22. September 1934.

Han har gaaet i Skole i Stuttgart, og sammesteds kom han i Lære som Finmekaniker.

I Aaret 1918 rejste Holm til København, og den 24. Januar 1919 blev han Kadet i Frelsens Hær. Samme Aar udnævntes han til Prøveløjtnant, hvorefter han blev beskæftiget paa Ejendomskontoret, indtil han i Februar 1920 rejste til Czekoslovakiet.

Da Holm skulde giftes, traadte han ud af Frelsens Hær og blev nu Repræsentant for F. Bagger & Co. Kontorartikler, Badstuestræde Nr. 8. Dernæst var han Finmekaniker i Firmaet A. E. G., og senere fik han sit eget Værksted i Pilestræde Nr. 52, alle Stederne i København.

I Aaret 1927 rejste Holm til Prag som Repræsentant for Kerteminde 555 (Fiskekonserves), og samme Aar rejste Fru Motz hen til ham der. En Overgang var han atter Officer i Frelsens Hær, derpaa forsøgte han forskelligt med ringe Held, hvorfor Fru Motz i August 1930 blev nødsaget til at rejse tilbage til København.

Gift 2) i Hvidovre, borgerligt, den 23. December 1945 med *Paul* Frederik von Motz, født den 9. Maj 1898 i København. (Forældre: Arkitekt Johannes von Motz og Hustru Anine Cecilie Hansen.) (Gift 1) 1935 med Elva Doris Jensen, skilt 1941.)

I Aaret 1900 udvandrede Familien til U. S. A., og Motz kom derved til at gaa i Skole i Boston. I Aaret 1913 kom han i Lære som Maskinist og forlod i Aaret 1916 General Electric Co. i Lynn, Massachusetts, som udlært.

I Aaret 1917 blev han indkaldt til Hæren og sendt til El-passo, Texas, med 2nd Mass. Field Hospital Co. og derefter til Brest i Frankrig. I Sommeren 1918 blev han saaret og sendt tilbage til U. S. A.

Fra 1919—23 har Motz haft Ansættelse som Automobilmekaniker i Cleveland, Detroit, og New York, og fra 1923—32 havde han sit eget Firma i Chicago og fra 1932—34 i Broklyn, New York.

Dernæst vendte Motz tilbage til København, idet han havde Indfødsret uden dog at kunne tale Dansk. Her har han haft Ansættelse henholdsvis hos Bülow & Co., Th. Pedersen, Kronprinsessegade, Ethow, Fredericiagade og, siden December 1945, Skaniadam.

I første Ægteskab har Fru Motz en Søn og en Datter.

Søn af *Odolf* Edvin Aasted og Hustru Esther Isaak.

Finn Aasted,

født den 25. Juni 1922 i København.

Han begyndte med at gaa i Bavnehøj Skole og fortsatte i Efterslægtens Gymnasium, som han i Aaret 1939 forlod med Realeksamen. Dernæst kom han i Lære som Litograf og Reklametegner i I. P. Jensens Trykkerier, Niels Ebbesens Vej. Samtidig hermed gik han paa Grafisk Højskole og Teknologisk Institut.

Da Aasted var næsten færdig med sin Læretid, maatte han af Frygt for Gestapo »gaa under Jorden«, men efter den 5. Maj 1945 fuldførte han sin Læretid og tog Svendepøven.

I Oktober 1945 blev han indkaldt til Marinen, hvor han gjorde Tjeneste paa Holmen indtil den 28. Maj 1946, da han som Deltager i Modstandsbevægelsen hjemsendtes efter Ansøgning.

Siden sin Hjemsendelse er Aasted atter beskæftiget i sit gamle Firma.

Ugift.

Søn af Lars Severinsen Aasted og Hustru Maren,
Cathrine Nielsdatter (Olesen).

Ingvard Theodor Aasted,

født den 11. April 1855 i Løgstør og død den 21. Marts 1923 i Rønne.

Efter at have gaaet i Thisted Realskole, hvor han i Aaret 1870 tog Præliminæreksamen, blev han sat i Uhrmagerlære hos Uhrmager Lundby i Randers. Først efter at være blevet Uhrmagersvend lykkedes det ham at naa sine Ønskers Maal: at studere paa Den polytekniske Lærestanstalt i København. Her tog han i Aaret 1882 første Del af Ingeniørekksamen. Samme Aar kom han som Timelærer til Rønne Statsskole (dengang Realskole). Her blev han i Aaret 1887 Adjunkt, i 1906 Overlærer og i 1919 Lektor. Aasted underviste i de matematiske Fag.

Langt den længste Tid boede han i sin egen Ejendom, Laksegade Nr. 11.

Udenfor Skoletiden forvaltede Aasted forskellige Tilidshverv. Saaledes var han fra 1886—90 Formand for Haandværkerforeningen. Endvidere var han indtil sin Død Bestyrelsesmedlem for Bornholms Musikforening og Rønne Børneasyl, her fra 1918 Formand. Lige saa længe som han boede i Rønne, var han Direktør ved Rønne Teater, i sine sidste Aar havde han den Glæde at lede Moderniseringen af dette Teater, som er det ældste brugbare Teater i Danmark.

Da Jernbanen i 1901 blev bygget, satte Aasted sig i Spidsen for en Indsamling til en Strandsti langs Jernbanen til Bygrænsen, hvorved denne enestaaende Lejlighed for Byen til at faa en smuk Promenade ikke blev forpasset. Ligeledes gav han — ifølge Provst Bostrups Ligtale — Stødet til, at Rønne fik en ny Kirke, da den gamle ikke alene var

for lille, men ogsaa i enhver Henseende utidssvarende.

Uden forudgaaende Sygdom afsluttede et Hjerteslag uventet hans virksomme Liv. Aasted ligger begravet paa Assistens Kirkegaard i København.

Den 1. April 1885 blev han i Skt. Stefanskirke i København viet til Lovise *Mathilde* Marie Harboe, født den 6. September 1856 i Fjaltring Sogn i Ringkøbing Amt. (Forældre: Sognepræst Frederik Carl Christian Harboe og Hustru Marie Kirstine Krarup.)

Inden hendes Konfirmation døde Fru Aasteds Fader, hvorfor hendes Moder flyttede til København. Hun boede nu sammen med denne Størstedelen af Tiden, indtil hun blev gift.

Fra 1910—19 var Fru Aasted Medlem af Hjælpekassen i Rønne. Hun interesserede sig meget for Rønne Børneasyl og var i mange Aar »Asyldame«. Efter sin Ægtefælles Død flyttede hun til København, hvor hun bosatte sig paa Frederiksberg.

Børn i andet Ægteskab med *Birthe* Johanne Lassen.

Johan Christen Severin Aasted,

født den 19. Februar 1862 i Thisted og død den 17. Marts 1862 sammesteds.

Birthe Johanne Cathrine Aasted,

født den 1. Marts 1864 i Thisted og død den 17. Juni 1883 sammesteds.

Hun blev døbt den Dag, da hendes Moder blev begravet, og fem Aar efter fik hun en Stedmoder. Som ung Pige sendte Stedmoderen hende, skønt hun var sart, til en Præstegaard etsteds i Jylland, hvor hun maatte arbejde haardt med at skure Trapper og lignende. Medens hun var her, følte hun sig syg, og hun kom nu tilbage til Thisted. Senere blev hun indlagt paa Københavns Kommunehospital, hvor man konstaterede, at hun havde Tuberkulose. Efter

at være blevet udskrevet rejste hun hjem til Thisted, og kort efter døde hun.

De, som kendte Bertha, saaledes som hun kaldtes, skil­drer hende som en fin og elskværdig Pige.

Hun ligger begravet paa Thisted søndre Kirkegaard i sin Faders Familiegravsted.

Ugift.

Søn af *Ingvard* Theodor Aasted og Hustru Lovise
Mathilde Marie Harboe.

Eigil Aasted,

født den 24. November 1886 i Rønne.

Efter at have gaaet i Rønne Statsskole blev han i Aaret 1905 Student (m. n.), og i Aaret 1906 tog han Filosofikum. Som Student deltog han i det akademiske Liv, saaledes var han Sektionsfører i Akademisk Skyttekorps samt i flere Aar Gymnast i Akademisk Skytteforenings Præsentationshold. I Aaret 1912 forlod han Den polytekniske Læreanstalt, Danmarks tekniske Højskole, som Bygningsingeniør.

Samme Aar indkaldtes Aasted til Kystartilleriet og udnævntes her i Aaret 1913 til Sekondløjtnant. I 1914 var han ansat hos Landinspektør Kofoed i Rønne og senere i Gentofte Kommune, indtil han i August samme Aar indkaltes til Sikringsstyrken. I Aaret 1915 udnævntes han til midlertidig Løjtnant af Reserven. I sin Tjenestetid har han skiftevis ligget paa Middelgrundsfort og Trekrøner samt det sidste halve Aar paa Lynæsfort ved Hundested.

I September 1917 forlod Aasted Hæren og var derpaa ansat et halvt Aar i Det danske Hedeselskab. I 1918 var han beskæftiget i det raadgivende Ingeniørfirma Øllgaard & Petersen, Hellerup. Endelig blev han i Aaret 1919 ansat hos Stadsingeniøren i Horsens. Denne Stilling opgav han i Aaret 1925 for at grundlægge Søborg Margarinefabrik, Glad­axevej Nr. 22, Søborg.

Denne Virksomhed forlod Aasted i 1930, hvorpaa han fra 1930—31 var tilsynsførende Ingeniør ved Anlægget af Augustenborg og Broager Vandværker og fra 1931—32 ved

Anlægget af Stubbekøbing Vandværk. I Aarene 1932—34 assisterede han som tilsynsførende Ingeniør ved Ombygningen af Randers Gasværk.

Fra 1934—40 var Aasted beskæftiget ved Opførelsen af talrige Vandværker i Stations- og Landsbyer forskellige Steder her i Landet, idet han indtil 1938 var ansat i det raadgivende Ingeniørfirma J. F. Knudsen, Klaregade Nr. 19, Odense, og Resten af Tiden i Entreprenørfirmaet Uffe Hansen & Co., Lille Torv 6 A, Aarhus. Fra Juni 1941 til September 1944 havde han Ansættelse i Mineralöl-Baugesellschaft m. b. H., Berlin, hvor han var beskæftiget med Projektering af Kloakker.

Gennem en Skrivelse af den 20. Januar 1945 har den tekniske Højskole i Charlottenburg, Berlin, meddelt Aasted, at Rigsministeren for Videnskab, Opdragelse og Folkeuddannelse den 11. Januar 1945 har godkendt, at han er berettiget til overalt indenfor Tysklands Grænser at anvende den akademiske Grad »Diplom-Ingenieur«.

To Gange har Aasted selv forsvaret sin Sag saavel for Vestre Landsret som for Højesteret. Første Gang da han maatte forlade Søborg Margarinefabrik, og anden Gang da han følte sig bedraget af Uffe Hansen, senere kendt som Varefordyrer og Værnemager. Aasted tabte alle fire Gange.

Den 25. Maj 1920 blev han i Lynæs Kirke, Hundested, viet til Dorthea Brammer, født den 17. September 1895 i Hundested. (Forældre: Købmand Carl Vilhelm Brammer og Hustru Anna Caroline Margrethe Kirstine Larsen.) Separeret i Aaret 1932 og skilt i 1937.

Fru Aasted opholdt sig indtil sit Giftermaal i Hundested, hvor hun gik i Kikhavn Skole.

Efter 1930 forblev hun i Søborg, hvor hun bor sammen med sin Moder, idet denne har overtaget Søborg Margarinefabrik.

Børn af Eigil Aasted og Hustru Dorthea Brammer.

V a g n Brammer Aasted,

født den 1. Oktober 1923 i Horsens.

Kun to Aar gammel kom han til Søborg, hvor han har

boet siden. Han har gaaet i Gentofte Statsskole, hvor han i Aaret 1940 tog Realeksamen. Fra 1940—44 læste han paa forskellige Kursus i København, samtidig med at han var beskæftiget paa Søborg Margarinefabrik. I November 1944 blev han han fast ansat paa nævnte Fabrik.

Aasteds personalhistoriske Interesse har ført nærværende Slægtsbog om Slægten Aasted med sig.

Ugift.

Bengt Brammer Aasted,

født den 30. November 1926 i Gentofte (Søborg).

Han er døbt i Søborg Kirke og har til Stadighed boet i Søborg. Ligesom sin ældre Broder har han gaaet i Gentofte Statsskole, hvor han i Aaret 1945 tog Studentereksamen (m). Aaret efter tog han Filosofikum, og han studerer nu Statsvidenskab.

Aasted er meget musikinteresseret og har særlig Kendskab til alt vedrørende Orgel og Baroktidens Musikkunst.

Børn af Anthon Severinsen Aasted og Hustru Anna
Margrethe (Grethe) Almind.

Jacob Severinsen Aasted,

født den 7. Januar 1860 i Løgstør og død den 4. December 1864 sammesteds.

Georgine Dorthea Aasted,

født den 28. November 1861 i Løgstør og død den 26. Juni 1864 sammesteds.

Jacob Severin Aasted,

født den 21. August 1865 i Løgstør.

Som Dreng maatte han udenfor Skoletiden hjælpe sin Fader paa Reberbanen. Efter sin Konfirmation kom han

i Lære hos Bødkermester Niels Mourits Piselhøj, Løgstør.

I Aaret 1881 rejste Aasted sammen med sine Forældre til U. S. A., hvor han senere blev Farmer. Da der nogle Aar før den første Verdenskrig oprettedes en dansk Koloni, Solvang i California, rejste han som den dansksindede Mand, han er, derhen og købte sig en Farm.

Aasted, der stadig er bosiddende der, driver i Forening med sin yngste Søn, Henrik, et Hønseri.

I Aaret 1936 besøgte han sammen med sin Hustru sit gamle Fædreland.

Den 29. Maj 1888 blev han i Clinton, Iowa, viet til Marie Sørensen Frier, født den 1. Juli 1867 i Kolby paa Samsø. (Forældre: Husmand Søren Sørensen Frier og Hustru Barbara Mortensdatter.)

Fru Aasted udvandrede i Aaret 1883.

G e o r g T h e o d o r A a s t e d ,

født den 24. August 1868 i Løgstør og død den 28. December 1928 i Pendleton, Oregon, U. S. A.

Han rejste i Aaret 1881 sammen med sine Forældre til U. S. A. Efter at have tilbragt Resten af sine yngre Aar i Clinton, Iowa, tog han Ophold i Tyler, Minnesota, hvor Faderen var blevet Farmer, og senere boede han i Portland, Oregon, hvor han var beskæftiget som Former.

I Aaret 1889 blev han i Clinton viet til *Inger* Marie Thomsen Tudborg, født den 17. August 1862 i Harboøre og død den 25. December 1912 i Portland. (Forældre: Husmand og Fisker Thomas Jespersen Tudborg og Hustru Ane Margrethe Jacobsen.)

C h r i s t i a n A a s t e d ,

født den 12. Februar 1872 i Løgstør og død den 1. Oktober 1941 i Junction City, Oregon, U. S. A.

Han rejste i Aaret 1881 sammen med sine Forældre til U. S. A. Senere købte hans Fader, Anthon Aasted, en Farm i Tyler, Minnesota, og her blev Christian Aasted beskæftiget. Da Faderen i Aaret 1911 døde, overtog han selv Farmen. Efter at have haft den nogle Aar solgte han den og

købte en Farm i Junction City, Oregon, som han drev til sin Død.

Den 22. Oktober 1905 blev han i Toledo, Oregon, viet til Karen *Marie* Axeline Andreasen, født den 24. August 1884 i Vester-Halne Enge ved Nørre-Sundby. (Forældre: Husmand Niels Peter Andreasen og Hustru Mette Marie Madsen.)

Efter sin Ægtefælles Død driver hun selv Farmen.

Børn af *Jacob Severin Aasted* og Hustru *Marie Sørensen Frier*.

Anton Søren Austed,

født den 1. Februar 1889 i Clinton, Iowa, U. S. A.

En Tid var han Installatør i Sacramento, California, og nu er han beskæftiget som Tømrer i Mather Field, California.

Den 12. Oktober 1927 blev han i Clinton viet til *Nelly* Elizabeth Green, født den 1. Maj 1893 i Aberdeen, Scotland. (Forældre: William Mac Robbie Green og Hustru Ellen Maloncy.)

Ingen Børn.

Anna Margrethe Austed,

født den 22. April 1890 i Tyler, Minnesota, U. S. A.

Den 31. August 1914 blev hun i Solvang, California, viet til Christen Nielsen født den 16. Maj 1880 i Fly ved Skive. (Forældre: Husmand Niels Laursen Dahl og Hustru Bodil Kirstine Nielsen.)*

Nielsen var oprindelig Sømmand. Han gik paa Langfart

*) Bemærk, at man i Fly endnu i 1880 anvendte Patronymer, den sidste af Familien Aasted, som er døbt med et Patronym er Ane *Sophie* Severinsdatter Aasted, der er døbt i Aaret 1843 i Løgstør. Iøvrigt var Anvendelsen af Patronymer afskaffet ved Lov af den 30. Maj 1828 og senere ved Kultusministeriets Bestemmelse af den 6. August 1856.

og fik Hyre med et Skib, der skulde til Amerika. Syd for Kap Horn forliste Damperen efter en Eksplosion i Lasten, og Nielsen blev taget op af en amerikansk Damper, som satte ham i Land i San Francisco. Her fik han Ansættelse paa en amerikansk Toldkrydser. Senere rejste han til Alasca. Endelig kom Nielsen til Portland, Oregon, hvor han fik Ansættelse som Kornkontrollør i Statens Tjeneste (Chief Deputy Lincenned Grain Inspektor, State Oregon)*).

D a g m a r Alma Aasted,

født den 16. Juli 1891 i Tyler, Minnesota, U. S. A.

Efter at være bleven færdig med sin Skolegang har hun dels været ansat i Shogrin's Shop (en Systue) i Portland, Oregon, og dels gaaet paa danske Højskoler i U. S. A.

Den 17. August 1919 blev hun i Solvang, California, viet til Anders Rasmussen, født den 5. April 1889 i Saltofte, Kærum Sogn i Nærheden af Assens. (Forældre: Gaardejer Peder Rasmussen og Hustru Karen Hansen.)

Rasmussen har gaaet i Skole dels i Saltofte og dels i Kærum. Han var dernæst hjemme et Stykke Tid og fra 1907—09 tjente han hos en Onkel paa Sværupgaard i Vigerslev Sogn. Fra 1909—10 gik han paa Ryslinge Højskole, og i Aaret 1910 aftjente han sin Værnepligt ved 5. Bataillon i Odense. Fra 1910—11 tjente Rasmussen paa en Gaard i Nymark, Haarslev Sogn, og fra 1911—14 var han atter hjemme.

Den 5. Februar 1914 rejste Rasmussen med S/S Frederik den Ottende til U. S. A. Her tjente han fra 1914—19 paa forskellige Farme, og fra 1919—24 forpagtede han en Farm Ballard Field i California. Efter at have haft endnu to andre Farme i Forpagtning rejste han den 24. Februar 1928 med sin Familie tilbage til Danmark med et af Ø. K.'s Skibe.

Samme Aar erhvervede Rasmussen sig en Landejendom i Melby ved Assens, hvor han siden har drevet Hønseri.

I Ægteskabet er en Søn og en Datter.

*) Denne Biografi er søgt korrigeret, men gentagne skriftlige Henvendelser til Hr. Nielsen er forblevne ubesvarede.

Henrik (Henry) Almind Austed,

født den 14. November 1893 i Tyler, Minnesota, U. S. A.

Da der nogle Aar før den første Verdenskrig oprettedes en dansk Koloni, Solvang, California, købte hans Fader en Farm der. Fader og Søn driver nu i Forening et Hønseri paa Farmen.

Ugift.

Sylvia Barbara Austed,

født den 31. December 1895 i Tyler, Minnesota, U. S. A.

Den 1. Februar 1914 blev hun i Portland, Oregon, viet til Raleigh C. Wilson*), født den 4. November 1888 i Portland. (Forældre: Hotelvært Walter Wallace Wilson og Hustru Nancy Anna Findley.)

Wilson har været beskæftiget i Porland som Nattevagt, men er nu pensioneret.

I Ægteskabet er en Søn og en Datter.

Børn af *Georg Theodor Aasted* og Hustru *Inger Marie Thomsen Tudborg.*

Axel Theodore Austed,

født den 17. November 1892 i Tyler, Minnesota, U. S. A.

Han er ansat som Havnelods (harbour pilot) i Portland, Oregon.

Den 12. Marts 1925 blev han i Portland viet til Mary Caroline Hanke, født den 6. Maj 1897 i Sherwood, Oregon. (Forældre: Skomager Carl Hanke og Hustru Emalie Werner.)

*) I U. S. A. er det almindeligt i Daaben at give Barnet foruden et Fornavn et Initial. Anførte C er altsaa ingen Forkortelse.

*Myrtle Margaret Almind Austed**),

født den 23. Januar 1897 i Portland, Oregon, U. S. A.

Gift 1) i Aaret 1914 i Vancouver, Washington med Calvin G. Bruce**). Skilt i 1940.

Bruce var beskæftiget i Portland.

Gift 2) i Foraaret 1945 med David Crockett.

Crockett er beskæftiget i Portland.

I første Ægteskab var to Sønner og en Datter, død som Barn.

George Daniel Austed,

født den 29. Oktober 1902 i Portland, Oregon, U. S. A.

Han er ansat som Brygger paa Bryggeriet Rainer Brewing Co. i San Francisco, California.

Den 7. September 1927 blev han i Portland viet til *Lillian* Helen Mac Callister, født den 13. December 1905 i Portland. (Forældre: John Cartwright Mac Callister og Hustru Aileen Helen Malvina Johnson.)

*Emma Amelia Austed**),

født den 12. September 1905 i Portland, Oregon, U. S. A.

Den 4. August 1923 blev hun i Vancouver, Washington, viet til John Richard Burnett. Skilt den 29. Maj 1924.

Efter sin Skilsmisse har hun atter antaget sit Pigenavn.

Emma Austed er beskæftiget som Bogholderske i Portland.

*) Gentagne skriftlige Henvendelser er forblevet ubesvarede.

***) I U. S. A. er det almindeligt at give Barnet foruden et Fornavn et Initial. Anførte G. er altsaa ingen Forkortelse.

Søn af *Axel* Theodor Austed og Hustru *Mary Caroline Hanke*.

Theodore Carl Austed,

født den 8. September 1928 i Portland, Oregon, U. S. A.

Han er ansat i et Rejsebureau (traveling agency business) i Fresno, California.

Den 6. December 1946 blev han i Portland viet til *Dorothy Daugherthy*, født den 30. Oktober 1929 i Portland. (Forældre: *Clarence Edgar Daugherthy* og Hustru *Marie Kern*.)

Ingen Børn.

Datter af *George Daniel Austed* og Hustru *Lillian Helen Mac Callister*.

Lorayne June Austed,

født den 9. Juni 1929 i San Francisco, California, U. S. A.

Børn af *Christian Aasted* og Hustru *Karen Marie Axeline Andreasen*.

Edward Austed,

født den 15. Januar 1907 i Junction City, Oregon, U. S. A.

Han er beskæftiget som Fuldmægtig (office manager) i Santa Barbara, California. Foruden denne Stilling er Austed Sekretær ved et dansk Brodersamfund*).

Den 29. Maj 1932 blev han i Solvang, California, viet til *Dagmar Eline Petersen*, født den 20. December 1911 i Waterloo, Iowa. (Forældre: *Farmer Michael Ole Petersen* og Hustru *Cathrine Bøjsen*.)

*) Nærmere Oplysninger om nævnte Brodersamfund mangler, da gentagne skriftlige Henvendelser til Hr. Austed er forblevne ubesvarede.

Frederik (Fred) Andreas Aasted,

født den 25. Oktober 1908 i Junction City, Oregon, U. S. A.

Han er bosat i Eugene, Oregon, hvor han er beskæftiget som Chauffør (truck driver).

Foruden Jacob Aasted er han den eneste indenfor denne Gren af Familien, som ikke har forandret Familienavnet til Austed.

Den 20. Marts 1932 blev han i Junction City viet til Marie Nielsen. (Forældre: Savværksarbejder Jørgen Nielsen og Hustru Anna Lund.)

Emilie Marie Austed,

født den 4. Oktober 1910 i Junction City, Oregon, U. S. A.

Hun er beskæftiget som Restauratrice (restaurant manager and proprietor) i Brownsville, Oregon.

Den 24. April 1929 blev hun i Eugene, Oregon, viet til Verden Odin Wilde, født den 12. September 1909 i Cotesfield, Nebraska. (Forældre: Pensionist Otto George Wilde og Hustru Anna Marie Nelson.)

Wilde er af skandinavisk Afstamning, idet hans Fader var født i Tyskland af danske Forældre, men nogle faa Uger gammel kom han sammen med sine Forældre til Grand Island, Nebraska. Af Moderens Forældre var den ene dansk og den anden norsk.

Wilde er beskæftiget i Brownsville som Tømremester og Entreprenør.

I Ægteskabet er tre Døtre.

Christine Austed,

født den 2. December 1916 i Junction City, Oregon, U. S. A.

Den 12. August 1933 blev hun i Junction City viet til John M. Wernegreen, født den 29. Oktober 1908 i Nykøbing M.*).

Wernegreen er beskæftiget i Portland.

I Ægteskabet er en Søn og tre Døtre.

*) Disse Data er forgæves søgt bragt i Overensstemmelse med Ministerialbogen i Nykøbing, og gentagne skriftlige Henvendelser til Hr. Wernegreen er forblevne ubesvarede.

Børn af Edward Austed og Hustru Dagmar Eline
Petersen.

Duane Edward Austed,

født den 4. Marts 1933 i Santa Babara, California, U. S. A.

Donal Christian Austed,

født den 20. April 1935 i Santa Barbara, California, U. S. A.

Edward Arthur Austed,

født den 25. Oktober 1942 i Santa Barbara, California,
U. S. A.

Børn af Frederik (Fred) Andreas Aasted og Hustru
Marie Nielsen.

Rudolph Enok Aasted,

født den 26. Januar 1933 i Junction City, Oregon, U. S. A.

Helena Regina Aasted,

født den 11. September 1934 i Junction City, Oregon, U.S.A.

Marlene Ellen Aasted,

født den 6. Oktober 1936 i Junction City, Oregon, U. S. A.

Børn af Jens Christian Severinsen Aasted og Hustru
Ane Kirstine Jensen.

Dorthea Aasted,

født den 11. Juni 1873 i Gimsing og død den 21. Juli 1888
i Løgstør.

Lars Aasted,

født den 14. April 1876 i Løgstør og død den 26. April 1876
sammesteds.

Ane Sophie Aasted,

født den 13. December 1877 i Løgstør og død den 6. Juli
1878 sammesteds.

YNGSTE LINIE

Børn af David Christensen Aasted og Hustru Christine Sørensdatter Eilersen.

Søren Christian Davidsen Aasted,

født den 22. Maj 1831 i Løgstør og død den 28. November 1882 sammesteds.

Efter endt Skolegang kom han ud at sejle. Senere fik han Hyre med Det forenede Dampskibsselskabs Skib Limfjorden, hvor han gjorde Tjeneste som »Bekendtmænd«. Dette er en ældre Betegnelse for en Sømand, som har et særligt Kendskab til et bestemt Farvand, altsaa i dette Tilfælde Limfjorden.

Kun 51 Aar gammel døde han efter en Uges Sygeleje.

Den 24. August 1856 blev han i Skive Kirke viet til Christiane Bischoff (Søster til Henriette B. g. m. Christian Severinsen Aasted, se denne), født den 26. Januar 1829 i Skive og død den 12. Februar 1889 i Løgstør. (Forældre: Snedker Daniel Lauritz Christoffer Bischoff og Hustru Mette Kirstine Kaas.)

Hun tog sig det meget nær, da Sønnen Jens David Christian døde som treaarig efter at være bleven kørt over og kvæstet i Hovedet. Saaledes skilte hun sig ikke af med hans Tøj, som hun i mange Aar om Foraaret hængte ud til Luftning.

Ægteparret ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard.

Niels Christian Davidsen Aasted,

født den 16. April 1834 i Løgstør og død den 17. December 1894 sammesteds.

Han var oprindelig uddannet som Rebslager. Paa Grund

af de daarlige Tider for Rebslagerfaget opgav han dette forholdsvis tidligt, hvorpaa han erhvervede sig et Kalkbrænderi, som han drev til sin Død. Kalkbrænderiet, som stadig findes, ligger i Fischersgade ved Siden af Gasværket.

Han boede i sin egen Ejendom, Søndergade Nr. 35.

Aasted ledede sin Forretning med Myndighed. Han var en særdeles stræbsom og retskaffen Mand med en god Optræden, hvorfor der har været ham betroet flere Tillidshverv, saaledes var han fra 1878—90 Medlem af Løgstør Kommunalbestyrelse. Ligesom sin Fætter Uldspinderen spillede han — i alt Fald i de yngre Aar — Violin til Dans. Han havde en smuk Tenorstemme, og ved festlige Lejligheder sang han i Løgstør Haandværkerforening.

Den 19. Oktober 1862 blev han i Løgstød Kirke viet til *Caroline Marie Jensen*, født den 19. August 1840 i Brøndum i Næsborg Sogn, Aalborg Amt, og død den 27. August 1908 i Løgstør. (Forældre: Gaardejer Jens Nielsen og Hustru Birgit Marie Skau.)

Hun skildres som en dygtig og gæstfri Husmoder, der varetog sine Pligter med et godt Humør. Til Trods for megen Sygdom og flere Dødsfald blandt Børnene bevarede hun dog sit lyse Sind lige til sin Død.

Ægteparret ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard, hvor Gravstedet endnu findes.

Jens Davidsen Aasted,

født den 30. September 1838 i Løgstør og død ca. 1857 paa Vesterhavet.

Ligesom sin ældre Broder Søren Aasted kom han ud at sejle, men ca. 19 Aar gammel druknede han ud for Agger.

Børn af *Søren Christian Davidsen Aasted* og Hustru *Christence Bischoff.*

D o r t h e a Kirstine Aasted,

født den 19. Juni 1857 i Løgstør og død den 21. Juli 1926 i Ringkøbing.

Hun var Syerske før hun blev gift, idet hun gik rundt i Hjemmene i Løgstør og syede for Folk.

Den 4. November 1890 blev hun i Løgstør Kapel viet til *Lars Christian Jensen Christensen*, født den 14. Februar 1866 i Bjørnsholm Sogn, Aalborg Amt, og død den 9. Januar 1943 i Ringkøbing. (Forældre: Husmand Jens Christensen og Hustru Marianne Larsdatter.)

Han har gaaet i Skole i Løgstør, hvor hans Bedstefader, hos hvem han boede, arbejdede som Møllerkarl paa Løgstør Mølle. Dernæst kom han i Smedelære i Astrup. Efter at være blevet udlært aftjente han sin Værnepligt som Infanterist i Aalborg.

Christensen har aldrig arbejdet som Smedesvend, men blev efter at være hjemsendt fra Militærtjenesten Herskabskusk paa en Herregaard. Senere blev han selvstændig Vognmand i Løgstør, hvor han bl. a. kørte for Vandbygningsvæsenet, naar der skulde udføres Vedligeholdelsesarbejder ved Frederik den Syvendes Kanal. Dette førte med sig, at han fik Ansættelse som Formand, og under den første Verdenskrig forflyttedes han til Ringkøbing. Herved kom han ofte til Hvide Sande, men han har aldrig haft fast Bopæl der.

Christensen havde i Løgstør sit eget Hus i Vægtergade. Ægteparret ligger begravet paa Ringkøbing Kirkegaard. I Ægteskabet var en Søn og tre Døtre.

Jens David Christian Aasted,

født den 2. Oktober 1859 i Løgstør og død den 30. August 1863 sammesteds.

Han blev kørt over og kvæstede Hovedet, hvilket medførte Døden.

Børn af *Niels Christian Davidsen Aasted* og Hustru *Caroline Marie Jensen*.

Jensine Birgitte Aasted,

født den 28. Oktober 1863 i Løgstør og død den 5. December 1923 i København.

Hun gik i Skole i Løgstør, og da hun var 19 Aar gammel kom hun til sin Morbroder, Rentier Hans Brøndum i Hellerup. Efter nogen Tids Forløb kom hun i Huset hos Kommandør Jöhncke, Søkvæsthuset paa Christianshavn. Her var hun nogle Aar, hvorpaa hun blev ansat hos Oberstinde Bindseil.

Fru Aasted interesserede sig meget for Familien Aasted og besad megen Viden om dens Medlemmer.

Den 7. Maj 1889 blev hun i den nu nedlagte Bjørnsholm Slotskirke i Nærheden af Løgstør viet til Johan *Daniel* Aasted (se denne).

Ægteparret ligger begravet paa Vestre Kirkegaard i København.

Jens Peter Aasted,

født den 11. Maj 1865 i Løgstør og død den 23. Juni 1905 sammesteds.

Efter endt Skolegang fik han Beskæftigelse i sin Faders Kalkbrænderi. Dette passede ham ikke, thi hans Hu stod til Søen. En Dag sejlede et stort, smukt tremastet Sejlskib forbi Løgstør. Fader og Søn stod netop udenfor Kalkbrænderiet, hvorfra man har en vid Udsigt over Fjorden, og idet Sønnen med Haanden skyggende for Øjnene saa efter Skibet, kom der et saa begejstret Udtryk over hans Ansigt, at Faderen opgav sin Modstand overfor Sønnens Lyst til Søen og gav ham den ønskede Tilladelse.

I Aaret 1884 tog han paa Bogø 1. Afdeling af Styrmands-eksamen, og samme Aar tog han 2. Afdeling i København. Som Præmie for fin Eksamen fik han en Søkikkert.

Den 7. Oktober 1885 blev Aasted ansat i Det forenede Dampskibsselskab som Aspirant og den 17. Juli 1888 udnævntes han til 2. Styrmand, hvorefter han kom til at sejle med Damperen Thy. Han blev den 27. December 1890 udnævnt til 1. Styrmand og sejlede henholdsvis med Damperne Vidar, Thy og Niels Ebbesen. Endelig den 17. Juli 1902 blev han Fører af Hjuldamperen H. P. Prior, med hvilket Skib han sejlede i fast Rute paa Norge (Christiania).

Imidlertid fik Aasted Tuberkulose og maatte den 30. November 1903 tage sin Afsked fra Selskabet. Han søgte nu Helbredelse forskellige Steder, men hans Liv stod ikke til

at redde, og han døde til sidst kun fyrretyve Aar gammel paa Løgstør Sygehus. Han ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard i samme Gravsted som sin Søster Stine Mosbech.

Han var Frimurer af tredie Grad.

Ugift.

David Christian Aasted,

født den 11. December 1866 i Løgstør og død den 7. April 1928 i Lyngby.

Efter at have gaaet i Skole i Løgstør kom han i Lære hos Manufakturhandler Christian Christensen i Silkeborg. Senere aftjente han sin Værnepligt ved Infanteriet.

Den 15. Februar 1889 blev Aasted ansat som Kontorist hos Holger Petersen i København. Her var han beskæftiget med Udregning af Faktura i en Afdeling omfattende Firmaets Handel med Udlandet. Efterhaanden avancerede han til at blive Kontorchef, og den 31. Marts 1927 forlod han Firmaet paa Grund af Svagelighed.

I Aaret 1915 flyttede Aasted til Lyngby, hvor han døde efter at have boet forskellige Steder. Efter Hustruens Død førte en Svigerinde, Fru Alhede, Hus for ham.

Aasted blev den 28. Februar 1894 optaget i Frimurerlogen.

Den 5. September 1899 blev han i Kettrup Kirke ved Fjerritslev viet til *Julie* Antoinette Hansen, født den 3. December 1877 i Fjerritslev og død den 1. Juli 1920 i Lyngby. (Forældre: Dyrslæge Julius Hansen og Hustru Mette Marie Jacobsen.)

Fru Aasted var ung Pige i Huset flere Steder, hvorefter hun et halvt Aarstid bistod sin Søster, Fru C. Meldorf, paa Grønland, hvor Svogeren var Læge.

Ægteparret ligger begravet paa Vestre Kirkegaard i København.

Johan Martin Aasted,

født den 3. Maj 1870 i Løgstør og død den 1. December 1889 sammesteds.

Efter endt Skolegang kom han i Kolonialhandlerlære i Løgstør, og han blev ogsaa udlært som Handelskommis.

Imidlertid fik han Tuberkulose, hvilket medførte hans tidlige Død.

Han ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard.

Stine Aasted,

født den 22. August 1872 i Løgstør og død den 20. Juni 1905 sammesteds.

Hun har gaaet i Løgstør Borgerskole. Dernæst blev hun i et halvt Aar uddannet i Husvæsenet paa en Skovridergaard.

Fru Mosbech var et sjældent godt, sympatisk og retskaffent Menneske, der ved sine personlige Egenskaber vandt alle, hun kom i Berøring med.

Den 3. Juni 1900 blev hun i Løgstør Kirke viet til Niels Peter Larsen Mosbech, født den 6. Oktober 1870 i Tolleruphus ved Løgstør og død den 13. August 1936 i Løgstør. (Forældre: Jernstøber Søren Mosbech og Hustru Gjertrud Marie Nielsen.)

Efter at være bleven forberedt i Løgstør Realskole tog han Præliminæreksamen i Struer Realskole i Aaret 1886. Derpaa gik han paa Landbohøjskolen, som han i Aaret 1893 forlod som Landinspektør.

Mosbech nedsatte sig nu i Løgstør som Landinspektør i Kompagni med Landinspektør C. F. Nors. Samtidig hermed assisterede han i Aaret 1894 Landinspektør A. N. Andersen, Odense, og i Aaret 1897 Etatsraad, Landinspektør Benzon, København. I Aaret 1909 ophævedes førnævnte Kompagniskab, og Mosbech blev nu Branddirektør for Landbygningernes almindelige Brandforsikring samtidig med, at han fortsatte sin Virksomhed som Landinspektør.

Mosbech var en dygtig og sympatisk Mand, og han kom da ogsaa til at præge sin By i en Menneskealder. Da Løgstør i Aaret 1900 blev Købstad, kom han straks ind i det nye Byraad, hvor han sad til 1913. Derpaa havde han Sæde i Ligningskommissionen, hvor han senere blev Formand. I Aaret 1929 traadte han efter eget Ønske ud af Kommissionen. Efter Nedlæggelse af disse Hverv har han dog været Kommunens Tillidsmand i Vandsyns- og Vurderingssager. 1917—22 var han Formand for Huslejenævnet. I Aaret 1935 valgtes han til teknisk Konsulent for Aalborg Amts

Fredningsnævn og til Det danske Hedeselskabs Forretningsfører for Løgstør Distrikt. Han var endvidere Medlem af Museumsforeningens Bestyrelse.

Indenfor Menighedsraadet har Mosbech virket i en Aarrække, og han havde ogsaa en varm Interesse for alt grundtvigsk Foreningsarbejde. 1905—23 var han Kirkeværge. I Kirkeligt Samfund for Løgstør og Omegn røgtede han gennem mange Aar Bestillingen som Revisor.

Politisk tilhørte Mosbech Venstre, og dette Parti drog ogsaa Nytte af hans Evner.

Han boede i sin egen Villa, Østergade Nr. 3, desuden ejede han Ejendommen Blindebomsgade Nr. 1.

(Efter sin første Hustrus Død ægtede han i Løgstør Kirke Lærerinde ved Løgstør Borgerskole, Kirstine Gjørup, født 1864 og død den 18. April 1936 i Løgstør.) Faa Maaneder efter hendes Død døde han selv uventet efter kort Tids Sygeleje. Ved Begravelsen, som fandt Sted den 17. August fra Løgstør Kirke gik Haandværkerforeningens Medlemmer med Fane i Spidsen for Toget til Kirkegaarden.

Mosbech ligger begravet sammen med begge sine Hustruer paa Løgstør Kirkegaard.

I det første Ægteskab var en Søn.

Ane Aasted,

født den 25. Januar 1875 i Løgstør og død den 7. Februar 1875 sammesteds.

Ane Marie Aasted,

født den 30. Maj 1876 i Løgstør og død den 25. Juni 1886 sammesteds.

Edvard Marius Aasted,

født den 4. Maj 1881 i Løgstør og død den 28. December 1926 sammesteds.

Han har gaaet i Løgstør Borger- og Realskole. Efter at have forladt Skolen kom han i Gartnerlære. Senere var han beskæftiget hos Gartner G. B. Maltesen, men hans Arbejds-kraft var meget hæmmet af Sygdom. En Tid passede han

et større Anlæg af Fiskedamme tilhørende hans Svoger, Landinspektør Mosbech.

Den 4. Maj 1909 startede han en Forretning med Blomster og Grøntsager i Torvegade. Kort efter flyttedes denne til det nuværende Sted, Blindebomsgade Nr. 1. Samtidig med at han drev denne Forretning, passede han flere Gravsteder paa Løgstør Kirkegaard.

Aasted var meget musikalsk, og han kunde saavel spille Violin som synge, dog kun som Tidsfordriv.

Han ligger begravet paa Løgstør Kirkegaard.

Den 27. Marts 1910 blev Aasted i Løgstør Kirke viet til Martine Petersen, født den 6. Maj 1887 i Tolstrup i Næsborg Sogn i Nærheden af Løgstør. (Forældre: Slagter Niels Petersen og Hustru Ane Kathrine Christensen.)

Hun har gaaet i Skole i Tolstrup, og indtil sit Giftermaal boede hun hos sine Forældre. Efter sin Ægtefælles Død har Fru Aasted ført Forretningen videre.

Børn af *David* Christian Aasted og Hustru *Julie* Antoinette Hansen.

Inger Aasted,

født den 14. August 1900 i København og død den 15. November 1900 sammesteds.

Agnete Aasted,

født den 3. Maj 1912 i København.

Hun har gaaet i Lyngby Statsskole, hvor hun i Aaret 1929 tog Realeksamen. Efter Faderens Død i Aaret 1928 boede hun hos sin Moster, Fru Dorthea Alhede. Fra 1931—37 var hun ansat i Livsforsikringselskabet Fremtiden.

Den 8. Marts 1936 blev hun i Frederiksberg Kirke viet til *Axel* Würtzen Kjelgaard, født den 21. Januar 1911 i Randers. (Forældre: Postmester Carl Agerbeck Frederik Würtzen Kjelgaard og Hustru Ida Jensine Margrethe Friis.)

Kjelgaard har gaaet i Aalborg Katedralskole, hvor han i Aaret 1929 tog Studentereksamen (m). Aaret efter tog

han Filosofikum, og i Aaret 1935 forlod han Den polytek-
niske Læreanstalt, Danmarks tekniske Højskole, som Byg-
ningsingeniør.

Kjelgaard fik straks Ansættelse i Firmaet Christiani &
Nielsen, København, og den 1. April 1935 indkaldtes han
til Kystdefensionen. Samme Aar blev han ansat i A/S F. L.
Smidth & Co. For dette Firma foretog han Rejser til Tysk-
land, England og Belgien.

Den 1. Januar 1941 forlod han dette Firma for at tiltræde
en Stilling hos Arboga mek. Verkstad, Arboga, Sverige, og
den 1. April 1945 blev han forflyttet til Hovedfirmaet, Mor-
gårdshammers mek. Verkstad, Morgårdshammer. Denne
Fabrik fremstiller Maskiner til Grubedrift og Staalvær-
ker.

Fra 1940—41 var Kjeldgaard Medlem af Bestyrelsen af
Dansk Ingeniørforenings Bygningsingeniørgruppe.

I Ægteskabet er tre Sønner.

Børn af *Edvard* Marius Aasted og Hustru *Martine*
Petersen.

Niels Aasted,

født den 7. Februar 1911 i Løgstør og død den 19. August
1911 sammesteds.

Ellen Aasted,

født den 25. August 1912 i Løgstør.

Hun har gaaet i Løgstør Borgerskole. Efter at have for-
ladt Skolen har hun været beskæftiget i Hjemmet dels ved
Husholdningen og dels i Forretningen.

Ugift.

Niels Aasted,

født den 24. Februar 1915 i Løgstør.

Han har gaaet i Løgstør Realskole, hvor han i 1931 tog
Realeksamen. Fra 1931—36 var Aasted ansat paa Løgstør

Andels-Svineslagteri, samtidig hermed gik han paa Løgstør Handelsskole, hvor han i Aaret 1933 tog Handelsskoleeksamen. Dernæst var han et halvt Aar ansat paa Ebeltoft Andels-Svineslagteri, og siden den 1. August 1937 har han haft Ansættelse paa Aars Andels-Svineslagteri, hvor han er beskæftiget som Kontorassistent.

I Vinteren 1938—39 aftjente Aasted sin Værnepligt ved Søværnet og gjorde Tjeneste som Kontorist paa Søværnets Kaserne.

Aasted har megen Interesse for Musik og Sang, navnlig Korsang.

Den 28. Juni 1942 blev han i Aars Kirke viet til *Erna Marie Christensen*, født den 23. Marts 1923 i Aars. (Forældre: Telefonmontør Jens Peter Christensen og Hustru Amalie Ottomine Henningsen.)

Fru Aasted har gaaet i Aars Skole, og dernæst har hun haft Ansættelse ved Husvæsenet indtil sit Giftermaal.

Inger Aasted,

født den 31. Marts 1916 i Løgstør og død den 10. September 1916 sammesteds.

Erik Aasted,

født den 8. Juni 1918 i Løgstør.

Han har gaaet i Løgstør Realskole, hvor han i Aaret 1934 tog Realeksamen. Dernæst blev han ansat som Kontorelev paa Jydsk Barberbladefabrik, Løgstør. I Aaret 1935 fik han Ansættelse som Elev i A/S Banken for Løgstør og Omegn. Samtidig hermed gik han paa Løgstør Handelsskole, hvor han i Aaret 1936 tog Handelsskoleeksamen. Derpaa udnævntes Aasted i Juni 1939 til Bankassistent i førnævnte Bank.

I April 1943 indkaldtes han til Marinen. Aasted laa netop paa Holmen, da Tyskerne den 29. August 1943 besatte Marinens Etablissementer. Som værnepligtig blev han interneret og derpaa hjemsendt den 10. Oktober samme Aar.

Aasted vendte nu tilbage til Banken for Løgstør og Omegn, og den 1. Maj 1945 blev han Vikar i Aalborg Diskontobank, hvor han den 1. Januar 1946 fik fast Ansættelse.

Fra den 25. Maj 1945 til den 8. Oktober samme Aar var han genindkaldt til Marinen.

Ugift.

Børn af Nils Aasted og Hustru *Erna Marie Christensen*.

Inger Aasted,

født den 9. December 1942 i Aars.

Kirsten Aasted,

født den 7. Juli 1944 i Aars.

R E G I S T E R

A

		Side
Aasted, Aage	Portør ved D. S. B.	28
» Alfred	Snedkermester	63
» Alfred Oskar Børge		67
» Ernst <i>Alfred</i> Viggo		59
» <i>Anders</i> Thomas	Malermester	105
» <i>Andreas</i> Christen Emil	Typograf	76
» <i>Anthon</i> Christian Henrik	Skipper	97
» <i>Anthon</i> Severinsen	Rebslagermester	93
» <i>Anthon</i> Søren (Austed)	Tømrer	120
» Axel		60
» <i>Åxel</i> Theodore (Austed)	Havnelods	122
» <i>Bengt</i> Brammer	stud. polit.	118
» <i>Lars Bjørn</i> Larsen	Sadelmager	44
» Carl Christian	Bogholder	71
» <i>Carl</i> Pouly	Tobaksspinder	48
» <i>Frederich Carl</i> Christensen	Skibsbygmester	22
» Christen Christensen	Fisker og Rebslager	15
» Christen Larsen		45
» Christen Larsen (Løgstør)	Arrestforvarer	45
» Christian	Farmer	119
» Christian Christensen	Rebslagermester	11
» Christian Christensen	Uldspindermester	20
» Christian Christensen	Skomager	86
» <i>Christian</i> Larsen	Malermester	59
» Christian Marius		42
» Christian Severinsen	Skipper	90
» <i>Andreas Christian</i>	Toldkontrollør	47
» <i>Jens Christian</i>	Uhrmager	41
» <i>Johan Daniel</i>	Tapetserer og Dekorator	99
» David Christensen	Rebslagermester	17
» <i>David</i> Christian	Kontorchef	132

	Side
Aasted, <i>Donal</i> Christian (Austed)	126
» Duane Edward (Austed)	126
» <i>Edvard</i> Marius	Gartner 134
» Edward (Austed)	Fuldmægtig 124
» Edward Arthur (Austed)	126
» Eigil	Civilingeniør 116
» Ejnar	28
» Lauritz <i>Emil</i>	Konsul og Isenkræmmer 51
» Erik	Bankassistent 137
» Ferdinand	102
» Finn	Litograf 113
» Frederik (Fred) Andreas	Chauffør 125
» <i>Frederik</i> Theodor	Købmand 26
» <i>Georg</i> Theodor	Former 119
» <i>George</i> Daniel (Austed)	Brygger 123
» Hans Christian	74
» <i>Heinrich</i> Emil	Købmand 78
» <i>Helge</i> Nathanael	Musiker 69
» Henrik (Henry) Almind (Austed)	Farmer 122
» <i>Ingvard</i> Theodor	Lektor 114
» <i>Jacob</i> Severin	Farmer 118
» <i>Jacob</i> Severinsen	118
» Jens	Officer i Frelsens Hær 100
» <i>Jens</i> Christian	Købmand 24
» <i>Jens</i> Christian	Uldspindersvend 40
» <i>Jens</i> Christian Christensen	Rebslugermester 12
» <i>Jens</i> Christian Martin	40
» <i>Jens</i> Christian Severinsen	Arbejdsmand 95
» <i>Jens</i> David Christian	130
» <i>Jens</i> Davidsen	Sømand 129
» <i>Jens</i> Peter	Skibsfører 131
» <i>Johan</i> Christen Severin	115
» Kai	Grosserer 31
» Kaj	82
» <i>Kaj</i> Christian Sophus	Dr. techn. 79
» <i>Kay</i> Sophus (Asted)	Maler 65
» Niels Kristian <i>Karl</i> Martinus	Postelev 58
» <i>Kristian</i> Severin	Styrmand 103

		Side
Aasted, Lars		83
» Lars		127
» Lars Christensen	Bødker	14
» Lars Severinsen	Bagermester	91
» Mads Christian Christensen		88
» Johan <i>Martin</i>	Handelskommis	132
» Mogens	Assistent	82
» Niels	Pensionist	61
» Niels		136
» Niels	Kontorassistent	136
» <i>Niels</i> Christian Davidsen	Kalkbrænder	128
» Niels Kristian Louis		58
» <i>Niels</i> Otto Andreas	Chauffør	69
» <i>Odolf</i> Edvin	Papirhandlermedhjælper	110
» Paul	Befragter	108
» Peter Rudolph		42
» <i>Peter</i> Torp	Sømand	104
» <i>Peter</i> William		105
» Poul (Asted)	Chief Bootswain's Mate	66
» <i>Poul</i> Viggo	Regnskabsfører	62
» <i>Rudolph</i> Emil	Tømrersvend	71
» Rudolph Enok		126
» Severin	Sømand	99
» Severin Christensen	Rebslagermester	16
» Niels Christian <i>Severin</i>	Tapetserer og Dekorator	107
» <i>Sofus</i> Emil	Toldforvalter	63
» <i>Sophus</i> Paul Alfr. Christian	Fabriksarbejder	66
» <i>Sophus</i> Peter	Pakhusforvalter	53
» Sven	Tapetserer og Dekorator	108
» <i>Svend</i> Børge	Jord- og Betonarbejder	37
» Søren Christensen		16
» Søren Christian		36
» <i>Søren</i> Christian Christensen	Gæstgiver	19
» <i>Søren</i> Christian Davidsen	Bekendtmænd	128
» <i>Søren</i> Karl	Farmer	105
» Søren Larsen		44
» Theodore Carl (Austed)	Ekspedient	124
» <i>Vagn</i> Brammer	Assistent	117
» Villy		33

		Side
Albech, Jens Peter	Amtstuefuldmægtig	53
Andrup, <i>Peter</i> Louis	Grosserer	102
B		
Beckmann, <i>Christian</i> August		
Hendrik	Manufakturhandler	60
Bengtsson, <i>Hartin</i> Alfred Julius	Fodermester	36
Benway, <i>Arthur</i> Joseph	Malermester	65
Brasch, <i>Valdemar</i> Julius Michael	Toldkontrollør	57
Bruce, Calvin G.		123
Brøndum, Niels Pedersen	Snedker	18
Bunker, <i>Kenneth</i> Chandler	Præst	65
Burnet, John Richard		123
C		
Christensen, Jens	Husmand	18
» <i>Lars</i> Christian Jensen	Formand	130
Crockett, David		123
E		
Estrup, <i>Knud</i> Lauritz	Vognmand	34
F		
Frandsen, Peder	Tømremester	49
Fruergaard, Christen Christensen	Skomagermester	14
» <i>Peter</i> Rudolf	Skomagermester	93
H		
Hagmann-Petersen, <i>Palle</i> Oluf		
Stein	Skuespiller	73
Halse, Ludvig	Retsvidne	98
Halsteen, <i>Carl</i> Oskar Viggo	Faktor	29
Hansen, Jens Peter	Direktør	75
» <i>Johannes</i> Normann Søgaard	Maskinfabrikant	68
Holm, <i>Erhardt</i> Valdemar	Repræsentant	112
J		
Jensen, Kristian <i>Alf</i>	Ekspeditionssekretær	34
» <i>Frants</i> Marinus	Malersvend	33
» <i>Peter</i>	Skibsfører	96

		Side
Jensen, Jens Peter	Bankdirektør	50
Jepsen, Niels Christian	Trikotagehandler	23
K		
Kjelgaard, <i>Axel</i> Würtzen	Civilingeniør	135
L		
Larsen, Arne	Styrmand	38
Larsen, <i>Eigil</i> Peter Theodor	Skibsbygger	72
Lyngbye, Knud Knudsen	Gartner	46
Lysgaard, Elleman	Købmand	83
M		
Madsen, <i>Alfred</i> Marius	Typograf	67
Mangels, <i>Alfred</i> Johannes Heinrich	Grosserer	77
Mathiesen, Søren Christian	Husmand	44
Meier, Erik <i>Osvald</i>	Murermester	32
Moland, Emil	Direktør	106
Monty, Ole	Skuespiller	73
Mosbech, Niels <i>Peter</i> Larsen	Landinspektør	133
v. Motz, <i>Paul</i> Frederik	Mekaniker	112
Mulvad, <i>Jens</i> Peter	Naalemagersvend	43
N		
Nielsen, Christen	Kornkontrollør	120
» <i>Jens</i> Severin	Jord- og Betonarbejder	68
Nikolaisen, <i>Johannes</i> Christian	Kontorchef	55
P		
Pedersen, Christen	Opsynsmand	85
Piselhøj, Janus	Bagermester	39
R		
Rasmussen, Anders	Hønseriejer	121
» <i>Ejnar</i> Torkild Lindegaard	Toldforvalter	30
Riisfeldt, Carl Henning	Grosserer	109
Routhe, <i>Peter</i> Christian	Kunstdrejermester	88

	S	Side
Sørensen, <i>Valdemar</i> Aage	Gas- og Vandmester	76
	T	
Tucker, Wilbur Leroy	Kornhandler	65
	W	
Wernegreen, <i>John</i> M.		125
Wilde, <i>Verden</i> Odin	Tømrerm. og Entreprenør	125
Wilson, Raleigh C.	Pensionist	122

A

Aasted, Agnete (Kjelgaard)		135
» Alice		82
» <i>Alma</i> Christella (Bunker)		64
» Ane		134
» Ane Marie		134
» Ane Sophie		127
» Anna		36
» Anna Cathinca		24
» Anna Elisa		54
» <i>Anna</i> Elisa Dusine (Nikolaisen)		54
» <i>Anna</i> Ingrid (Hansen)		75
» <i>Anna</i> Viktoria Therese		57
» Anne Cathrine Christiansdatter		20
» Anne Cathrine Christiansdatter		23
» Anne Severinsdatter		91
» Asta (Jensen)		33
» Benthe		70
» <i>Bertha</i> Elisabeth (Sørensen)		76
» Birthe (Bertha) Johanne Cathrine		115
» <i>Britt</i> Thérèse		83
» Casperine Christine Severinsdatter		96
» Meta Christella (Stella) Modehandlerinde		57
» Christiane Larsdatter		43
» Christiane Larsdatter (Mathiesen)		44
» Maren Christiane (Jane)		41

	Side
Aasted, Christine (Wernegreen)	125
» Christine (Stine) Christensdatter	89
» Therese <i>Christophine</i> (Jensen)	50
» Dagmar	36
» <i>Dagmar</i> Alma (Rasmussen)	121
» <i>Dagmar</i> Elisabet Hedvig (Brasch)	56
» <i>Dagny</i> Marie Francy (Nielsen)	67
» Dorthea (Halse)	98
» Dorthea	126
» <i>Dorthea</i> Kirstine (Christensen)	129
» Dorthine Christensdatter	87
» Edith (Rasmussen)	30
» Elisabet Larsdatter (Lyngbye)	46
» Ane Elisabet Christensdatter (Lise Kristensen)	86
» Ellen	Sygeplejerske 30
» Ellen	136
» <i>Else</i> Mathilde (Estrup)	34
» <i>Emilie</i> Marie (Wilde)	Restauratrice 125
» <i>Emilie</i> Marie Antoinette	56
» <i>Emma</i> Amelia (Austed)	Bogholderske 123
» Georgine Dorthea	118
» Gerda (Meier)	32
» <i>Gerda</i> Johanne (Moland)	106
» Gitte	110
» Grethe	71
» Gudrun (Halsteen)	29
» <i>Hanne</i> Birgitte	83
» Hansine (Jepsen)	39
» Helena Regina	126
» Helga (Bengtsson)	35
» <i>Helga</i> Mathilda (Benway)	65
» Helle	38
» <i>Helle</i> <i>Merete</i> Espenhain	74
» Henriette	Bogholderske 103
» <i>Ida</i> Christine (Frandsen)	49
» Inge (Monty)	Skuespillerinde 73
» Inger (Jensen)	33
» Inger (Riisfeldt)	109
» Inger	135
» Inger	137

	Side
Aasted, Inger	138
» <i>Inger Marie</i> (Beckmann)	60
» <i>Inger Marie</i> (Lysgaard)	83
» <i>Jacobine Christensdatter</i> (Routhe)	88
» <i>Jensine Birgitte</i> (Aasted)	130
» <i>Johanne Caroline Christensdatter</i>	89
» <i>Julie Margrethe</i> (Piselhøj)	39
» <i>Karen</i> (Larsen)	72
» <i>Karen</i> (Andrup)	102
» <i>Kirsten</i>	71
» <i>Kirsten</i>	138
» <i>Kirstine</i>	40
» <i>Else Kirstine</i> (Stine) <i>Severinsdatter</i> (Fruergaard)	93
» <i>Kristine Larsdatter</i>	46
» <i>Larsine Christensdatter</i>	88
» <i>Laura Andrea</i>	49
» <i>Laura Andrea</i> (Albech)	52
» <i>Lorayne June</i>	124
» <i>Lovise Christiansdatter</i>	17
» <i>Lucine Christiansdatter</i>	16
» <i>Magdalene Christiansdatter</i>	15
» <i>Maren Christiansdatter</i> (Fruergaard)	14
» <i>Margrethe Mathie Louise</i> Telefonistinde	37
» <i>Anna Margrethe</i> (Nielsen)	120
» <i>Marianne Vibeke</i>	74
» <i>Ane Marie Christensdatter</i> (Pedersen)	85
» <i>Anne Marie Severinsdatter</i> Dameskræderinde	91
» <i>Ingeborg Marie</i> Bestyrerinde	54
» <i>Petrine Marie Christiansdatter</i> (Jepsen)	23
» <i>Marlene Ellen</i>	126
» <i>Marthine Marie</i>	41
» <i>Myrtle Margaret Almind</i> (Crockett)	123
» <i>Oda Henriette Viktoria</i> Officer i Frelsens Hær	111
» <i>Anna Olanda</i> (Motz)	111
» <i>Olga Regine Charlotte</i>	56
» <i>Pauline Kirstine</i>	48
» <i>Potentiane Christiansdatter</i> (Christensen)	18
» <i>Ragnhild Camilla</i> (Mangels)	77
» <i>Rigmor</i>	33
» <i>Rita</i> (Larsen)	38

	Side
Aasted, <i>Rosa Ruth Franciska</i> (Hansen)	68
» <i>Severine</i> Kirstine Larsdatter (Mulvad)	43
» Solveig	70
» Ane <i>Sophie</i> Severinsdatter (Jensen)	96
» Stine (Mosbech)	133
» <i>Sylvia</i> Barbara (Wilson)	122
» <i>Yvonne</i> Marion	70
Almind, Anna Margrethe (Grethe)	94
Andersen, <i>Kirstine</i> Margrethe	48
» Ane <i>Martine</i>	48
Andreasen, Karen <i>Marie</i> Axeline	120

B

Bigum, Ane (Anna) Marie	92
Billing, <i>Sonja</i> Anna Andrea	67
Bischoff, Christence	128
» Henriette (Jette)	90
Bjørn, Anne <i>Kierstine</i> Laursdatter	14
Brammer, Dorthea	117
Brinkmann, <i>Sonja</i> Marie	81

C

Christensen, <i>Anna</i> Thomine	64
» <i>Erna</i> Marie	137
» Paula	109
Clemmensen, <i>Anne</i> Dorthea	Officer i Frelsens Hær 101
Mac Callister, <i>Lillian</i> Helen	123

D

Daugherty, Dorothy	124
Dyhre, Ane Jensdatter	12

E

Eilersen, Christine (Stine) Sørensdatter	17
Estrup, <i>Emmy</i> Kathinka	63

F

Fibæk, <i>Else</i> Solveig	Kontorist 37
Frier, Marie Sørensen	119
Fruergaard, Ane <i>Marie</i>	22

	G	Side
Green, <i>Nelly</i> Elizabeth		120
Gøtsche, <i>Marie</i> Margrethe		52
 H		
Halse, Anna	Tandlæge	107
Hanke, Mary Caroline		122
Hansen, Karen <i>Alma</i> Margrethe		62
» Agnes <i>Elise</i> Espenhain		72
» <i>Julie</i> Antoinette		132
Harboe, Lovise <i>Mathilde</i> Marie		115
Huenerberg, <i>Edith</i> Mina		66
Hæsum, Anne Cathrine Sørensdatter		13
 I		
Isaak, Esther		111
 J		
Jacobsen, Olga		31
Jensen, Ane Kirstine		95
» <i>Caroline</i> Marie		129
» <i>Inge</i> Nanna		70
 K		
Kaastrup, <i>Petra</i> Margrethe		27
Knudsen, Inger <i>Marie</i>		46
Kruse, Inge <i>Cathrine</i>		87
 L		
Larsen, Amalie		87
Lassen, <i>Birthe</i> Johanne		92
 M		
Massesson, <i>Käte</i> Gudrun		108
Moesgaard, Dorte Larsdatter		17
Møller, <i>Mathilde</i> Marie		25

	Side
N	
Nielsen, <i>Anna Kathrine</i>	53
» <i>Magdalene Frederikke</i>	62
» <i>Marie</i>	125
O	
Obenhausen, <i>Christiane Christine</i>	13
Olesen, <i>Maren Cathrine Nielsdatter</i>	92
Olsen, <i>Ina Merry Emilie</i>	79
P	
Petersen, <i>Dagmar Eline</i>	124
» <i>Martine</i>	135
» <i>Mathie Frederikke</i>	27
Pollack, <i>Frances</i>	66
R	
Rye, <i>Elisa (Lise) Maria</i>	59
S	
Sambleben, <i>Ewelyn Gertrud Emmy</i>	67
Stanley, <i>Lillian Ward Franklin</i>	104
Stephens, <i>Beatrice May</i>	65
Svarre, <i>Frederikke Nikoline</i>	92
Sørensdatter, <i>Kirsten</i>	13
T	
Thorstrup, <i>Bodil Jacobsdatter</i>	12
Thorup, <i>Olga Edith</i>	28
Torp, <i>Thomasine Berthine</i>	98
Tudborg, <i>Inger Marie Thomsen</i>	119
Tüchsen, <i>Cathrine Augusta Henrikke</i>	20
V	
Vegener, <i>Vita Susanne</i>	21
W	
Wibe, <i>Karen Sørensdatter</i>	15

Kaldenavne er angivet ved Kursiv.

TILFØJELSER OG RETTELSE
 efter Afslutningen den 1. Januar 1947

Anne Dorthea Aasted f. Clemmensen afgang den 12. Januar 1947 ved Døden. Hun blev begravet i sin Ægtefælles Gravsted paa Vestre Kirkegaard. (S. 101).

Lovise Mathilde Marie Aasted f. Harboe afgang den 12. Marts 1947 ved Døden. Hendes Urne blev nedsat i hendes Ægtefælles Gravsted paa Assistens Kirkegaard. (S. 115).

Emil Moland fejrede den 3. Maj 1947 sit Firmas 25 Aars Jubilæum. (S. 106).

Paul Aasted og Hustru *Käte* Gudrun Massesson har faaet en Søn, Bent, født den 16. April 1947 i København. (S. 108).

Alma Bunker flyttede i Aaret 1947 med Familie fra Lancaster til Warner, New Hampshire, U. S. A. (S. 65).

Carl Henning Riisfeldt og Hustru Inger Aasted har den 22. September 1947 faaet en Søn. (S. 110).

Arne Larsen har siden August 1947 haft Ansættelse paa Kastrup Flyveplads. (S. 38).

Carl Christian Aasted har siden December 1947 været bo-siddende i Bagsværd. (S. 72).

Inge Nanna Aasted f. Jensen afgang den 26. December 1947 ved Døden og blev begravet paa Bispebjerg Kirkegaard. (S. 70).

Niels Aasted, Pensionist, har siden Februar 1948 haft Ansættelse paa Typografernes Stiftelse, Tagensvej, København. (S. 62).

Det vil altid være mig en Glæde at modtage Billeder af
Slægtens Medlemmer samt Tilføjelser til Stamtavlen.

Vagn Aasted,
Gladsaxevej 22, Søborg.

Løgstøbr.

1814-1875.

Limfjorden

Østre Havn



CHR. ANDERSEN, KØBENHAVN K.