



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Rejkjær

EN BERETNING OM EN GAARD OG DENS
BEBOERE GENNEM TIDERNE

Copyright 1970
by P. Svendsen, Tim
A. Rasmussens Offset
Ringkjøbing

REJKJÆR

EN GAARD OG DENS
BEBOERE Gennem
TIDERNE



Udarbejdet og samlet af **OLE SVENDSEN** og **PEDER SVENDSEN**



Forord

Lad det være sagt straks som indgang her: Denne bog skal ikke opfattes - og er heller ikke tænkt - som nogen endelig og fyldestgørende slægtsoptegnelse vedrørende den slægt som har været ejere af gården Vester Rejkjær gennem de sidste sekler. En sådan slægtsoptegnelse ville kræve meget mere tid og indsigt i historiske perspektiver end undertegnede er i besiddelse af. Endelig gælder det jo al historie, at den faktisk aldrig bliver færdig. Der kan komme nye kendsgerninger for dagens lys, gamle hypoteser, som man anså for rigtige, kan vise sig at være helt uholdbare og det historiske billede et helt andet, end man regnede med i starten.

Derfor er og bliver denne bog faktisk aldrig helt færdig og der findes da også til sidst i bogen en halv snes ubeskrevne blade, til brug for dem som har mere at tilføje.

Som titlen antyder, er bogen mere en beretning om en gård end om en slægt - og de mennesker, der berettes om har ikke så meget slægtsskabet tilfælles, men mere det at de på een eller anden måde har haft tilknytning til Rejkjær og egnen deromkring.

Der er angivet en slægtsoversigt, som dog ikke giver sig ud for at være fyldestgørende.

Tanken om at udforme bogen her, opstod efter fru Ingeborg Svendsens død den 7. dec. 1966, i en alder af 96 år. Hun efterlod sig spredt blandt børn og børnebørn en del gamle skrifter, breve og billeder. Disse udgjøre sammen med det historiske materiale hendes ældste søn, Ole Svendsen, allerede havde samlet og skrevet, en anelig bunke af historisk kildemateriale, som man gennem denne bog har forsøgt at gøre hele familien bekendt med.

Ullægade, Ulfborg.

Vinteren 1968

Lægeboligen, Tim.

Vinteren 1968

Ole Svendsen

Peder Svendsen



Røjkjær, Aften.

Pastel 1964



Kender du den gamle Gaard — den gamle Bondegaard,
hvor de lave Vægge stedse støt og stærke staar ;
hvor det tykke Tagskæg næsten Dør og Porte naa,
og hvor Vinduesruderne er ganske bitte smaa?

Kender du den gamle Gaard — den gamle Bondegaard,
i hvis lille Abildhave Træet kroget staar?
Kender du de Stuer smaa med Slagbænk og Chatol
og med ranke Potteplanter bag Gardinets Fold?

Folk og Fæ fandt Fred og Fristed i den gamle Gaard,
Stræbsomhed og Nøjsomhed blev begge Parters Kaar. —
Tryghed voksed' frem af slidsomt Virke Dag for Dag,
Lykken blev en trofast Gæst som Spurven under Tag.

S tilt og sindigt leves Livet i den gamle Gaard,
medens stedste skifter : Sommer, Vinter, Høst og Vaar. —
Som et skønt og ædelt Minde gennem mange Aar
vil vi værne Danmarks gamle, skønne Bondegaard i.

TEKST: JUL. BLICHER —

Reikiær ligger meget afsides Nordost
i Thim=Sogn; Hartkorn 6 Td. 3Skp.
2 Alb. hvorpaa ere 2 Beboere, og da nu
værende begge hede Christen Jensen, saa
gjør man Forskjel paa Østre Christen
Reikiær og Vestre Christen ibid....

Således står der at læse om Rejkjær i P o u l M a t h i a s
N ø d k o v's bog om Thinggaard og Thim=Sogn fra 1787.
Videre står der om betydningen af navnet Rejkjær.....



"Dette Navns sidste Stavelser (kommer!) tydelig nok af Kjæren (p a l u s) eller Pædrivten derved, men hvor-af den første er oprunden, mangler Kundskab om. Dog da Dynd paa Jydsk kaldes Rojk eller Røjk (l u t u m), saa er dette Ord nærmest at høre til Kjæret, og saaledes at have givet Gaarden Navn. I Vestervig Sogn er en Gaard, som kaldes Røjkjær, og i Lendum Sogn en anden, som kaldes Reekjær, ligesom og i Nye-sogn en Bye, navnl. Røjklit, der alt synes at bekræfte denne min Meening, allerhelst Landmaalings-Forretningen af 1683 just nævner Røjkjær i Thim Sogn."

Det er bekendt, at man almindeligen i vore Tider skriver Thim Sogn og Thimgaard, med en ufornoden Adspiration af "H" og det er sandt at denne Skrivemaades Forfægtere kunne berøbe sig paa de Gamles Hjemmel. Thi allerede 1539, i Fortællingen til kong Christian 3 Kirke-Ordinans, nævnes Thim med Knud Gyldenstjernes Navn; i Kong Frederik 2 Forordning af 18 Oktob. 1577, om Morgengave, nævnes ligeledes Thim ved Peder Gyldenstjernes Navn; og denne Herre har selv i en e-



Tittelbladet til P.M.Nødskov's bog om Timgaard og Timg sogn, fra 1787.

genhændig Inskription af 1579 indført e c c l e f i æ
 T h y m e n f iHvidtfeld findes overalt, hvor han ta-
 ler om denne Hovedgaard, at kalde den Thim. Men derimod fin-
 des langt ældre og oftere nævnt, Tim eller Tiim uden h.
 Saaledes er Erik Gyldenstjernes Navn 1433 underskrevet d e
 T i i m , hans Søn Niels Gyldenstjerne nævnes paa sin Lig-
 sten 1484 d e T y m .

I det over Knud Gyldenstjerne 1752 opsatte Epitaphium
 skrives han til Timgaard; Det er ikke at tvivle, at jo den-
 ne Skrivemåde er den retteste, saasom den er ældst, og alt-
 saa Oprindelsen nærmest.



Om betydningen af Navnet Tim står der videre....

... at det Ord Tim er et almindeligt godt gammel Dansk Ord,
 som endog en Skribent, af næstforrige Aar-hundredes nyeste
 Smag, har brugt. Denne er den i sin Tid gode Digter Bording,
 og saaledes udtrykker Forfatteren (E.R.Gram.) af Fortalen
 til hans Poetisk Skrivter sig herover:

"Tiim, Forventelse, Vente. At være i Tim, at ventes,
 "formodes. At times, er at hændes, tilslaaes. (Hr. Mikk:
 "Bog om Skabels.D.l.) Kajn slog Abel sin Broder ihjel han-
 "nem tijmdes derfor stor Waande. Saxo p:436. paa det ham
 "måtte times des større Lykke. I Svensk er Timande Saker,
 "uvisse Hændelser."

Jeg antager derfor denne Mening for den retteste, indtil en rettere viises mig, at nemlig Gaardens og Sognets navn er intet andet end dette gamle Danske Ord, og at den som først har slagen sin Boepæl her, har bygt i Tim eller Førventning, at god Lykke ham skulde times eller vederfares.

Det falder her ind at handle om Thim=Sogns og Thimgaards Ælde, hvorved jeg naturligvis forstaaer Sognets første befolkning og Gaardens Oprettelse til Herregaard — Begge Deele ere mig lige ubekjendte, og det visseste jeg herom veed, er, at Oprindelsens Uvidenhed er Beviis paa yderlig Ælde (0). Saameget er vist, at Sognekirken har allerede i Aaret 1290 havt sin Bygning og Indretning, som beviises med en Liigsteen i Koret af dette Aar over en adelig Familie. Heraf følger at Thim Sogns og Gaards Tilværelse er ældre end den Tid, og det fejler ikke, at jo begges oprindelige Anlæg maa søges længe tilforn, enddog fra Hedenskabets Tidsalder.

En Deel Gravhøje paa Markerne her ligesom anden steds synes at tilkiendegive dette især Østen for Thimgaard, hvor en i Aaret 1773 funden Beenrad af overordentlig Størrelse, med nogle Spænder og andet som Flyvesanden havde blottet, ikke kan have været af nogen anden end en Høvding af Thimgaard fra Oldtiden, der uden Tvivl har tilværet i den Tidsalder af Hedenskabets, da Ligene ikke forbrændes til Aske.

Dette er alt hvad herom kan siges uden lærd Vind, hvilket det vilde være, om man, efter nogle Etymologisters Exempel, søgte at opdrive Gaardens og Sognets Navn og Ælde til Grækernes eller Romernes Tider.

I sin tredie kapitel fortæller Nødskov om Tim sogns størrelse, inddeling m.m.....

Til den Søndre Deel hører saaledes: Broegaard, Skidensig, Knudsgaard, Sønderbye, Sandgrav, Bjerregaard, Osterbye, foruden Degneboligen; til den vestre Deel som den mindste, regnes: Svingel, Bakken, Søgaard, Siig, Søe og Kjør; Den Nordre Deel indeholder, foruden Præstegaar-

den, Lundsgaard, Skarregaard, Barbesgaard, Brink, Gade, Smedgaard, Nørgaard, Dam, Lomborg, Riiskjær. Under den østre Deel som den største, ligger: R e i k i æ r, Snagdalen, Oxbierg, Stampe, Pølsmark, Nordestgaard, Sønderstgaard, Grønne, Mølgaard, Nøderup, Svensgaard, lille og store Søndergaard, Hehøuset, Kogsgaard samt Møllen; hvortil ogsaa kan regnes Hovedgaarden Thinggaard, som egentligen ligger midt i Sognet.

Sognets kontribuable Hartkorn er 204 Td. 3Fkr. 1 Alb. som beboes af 55 Gaardmænd, og 14 Huusmænd



Under Thinggaard høre 6 Broer, 3 ved Møllen og 2 ved Broegaard, alle over Mølle=Aaen, samt den 6te over Madum Aae, hvor Thim og Mdum Sogner adskilles. I Følge Kongl. allernaadigst Privilegium af 23 Juli 1784, skulle de Rejsende svare for Overfart derover, af en Karosse, Phaeton, eller deslige 6 sk. en beslagen Vogn 4 sk., ordinair Bonde Vogn 2 sk, en Ridende 1 sk; dog undtages Amtmanden og andre i Kongl. Ærenderejsende.

Madum Aae, som ogsaa kaldes Rejkjærbek løber imellem Thim og Madum Sogner, og har paa Kirkevejen en Broe slagen over sig, omslagen af nye 1785, hvorunder Aaen kaldes Oxmølleddam.

Rejkjæ Søb, østen for Rejkjærgaarde er 980 al. lang og 790 al. bred.

Ingen skal udvises af sin gård, som han haver fæst af sin husbond, så længe han holder den ved høvd og bygning og den forbedrer og lovligen gøder sin jord i marken og giver sin skyld i lovlig tid og er sin husbond og hans fuldmægtig i hans fraværelse hærig og lydig og ej låner, lejer eller fæster fra sin gård ager, eng eller noget af gårdens tilliggelse og ej hugger i de skove, der tilligge, i nogen måde uden sin husbonds eller hans visse buds minde.

(Christian Vs Danske Lov 3. bog 13. kap. 1. art.)



Niels Knudsen er den første, som man med sikkerhed kan sige har været fæster af Øster Rejkjær, men hvornår fæstemålet er indgået er derimod usikkert, men det har antagelig været omkring 1670. Gården var ligesom Vester Rejkjær fæstegård under godset Timgård. Niels Knudsen omtales første gang ved sin første kones begravelse 1674, desværre er hendes navn ikke anført. Deres vielse har man ikke kunnet finde, hverken i Tim eller annex sognet Madums kirkebøger, der jo begge begynder i 1660. Antagelig har denne fundet sted i et andet sogn. Hun døde som føromtalt i 1674 og blev begravet i Madum 25. januar 1674. Tre måneder senere, nemlig den 26. april 1674 blev Niels Knudsen i Reikier og Maren Christensdatter viet i Madum. Niels Knudsen dør i 1685 og bliver på sin 11 års bryllupsdag begravet på Madum kirkegaard. Enken gifter sig derefter med Milter Jakobsen hvilket sker 6. december samme år. Han må vel regnes som fæster af gården fra december 1685. Ifølge matriklen 1688 er Øster Rejkjær ansat til Hartkorn 1 tdr. 4

skpr. 3 fjerd. 2 album. Milter Jakobsen døde 1730, 84 år gammel og er således født ca. 1646. Begravelsen fandt sted i Tim den 13. september 1730. Hvornår Maren Christensdatter er død vides ikke, da begravelsesindførelsen ikke er fundet.

Derefter overtager sønnen Jakob Miltersen gården. Han er født i gården og bliver døbt i Madum 26 februar 1693. Jakob Miltersen døde i 1751 i en forholdsvis ung alder, nemlig 59 år gammel og blev begravet i Madum 8. februar. Omkring 1718 har han indgået giftermål med Maren Christensdatter, men vielsen er ikke indført i Tim eller Madum kirkebøger, så hun er formodentlig andetsteds fra, men den mulighed foreligger jo også, at præsten simpelthen har glemt at bogføre handlingen, hvilket ikke sjældent forekommer. Heller ikke hendes dødsfald er fundet, men kirkebøgerne er overhovedet ikke ført i tidsrummet 1753-1773, så hun er antagelig død engang i dette tyve-år. I alle tilfælde lever hun endnu 19. august 1751, på hvilken dato der blev afholdt skifte efter hendes mand. Det er optegnet i Timgårds Gods Skifteprotokol 1720-1779, side 152. Her nævnes som arvinger foruden enken, "deres fælles sammenavlede Børn": 1) Christen Jakobsen, som har gården i fæste. 2) Anna Jakobsdatter, 14 år gammel, 3) Maren Jakobsdatter, 29 år gammel og ugift. Boets Værdi bliver af vurderingsmanden, Jens Christensen af (Vester) Rejkjær ansat til 69 rigsdaler, 2 mark, 11 skilling, men gælden til 100 rigsdaler, 5 mark, 16 skilling, der blev altså 31 rigsdaler, 3 mark, 5 skilling i underskud og derfor intet arve.

Omkring 1750 har sønnen Christen Jakobsen overtaget førstet på gården. Han er født i gården og bliver døbt i Madum 20. juli 1721. Ca. 1753 indgår Christen Jakobsen ægteskab med Anna Marie Andersdatter. Hun er født ca. 1733 og kommer udensogns fra. Antagelig er Christen Jakobsen død i begyndelsen af 1771, for i Timgårds Gods Skifteprotokol 1720-1779, side 259, findes der en skiftehåndling efter ham, dateret 12.2.1751. Han blev således kun knapt 50 år gammel. I skiftet er foruden enken Anna Marie Andersdatter opført som arvinger deres børn: 1) Jakob Christensen, 17 år gammel, 2) Anders Christensen, 14 år gammel, 3) Christen Christensen, 7 år gammel, 4) Peder Christensen, 3 år gammel,

5) Maren Christensen, 12 år gammel, 6) Karen Christensen, 11 år gammel og endelig 7) Christine Christensen, 5 år gammel. Boets værdi blev ansat til 48 rigsdaler, 2 mark, 8 skilling. Allerede samme år bliver onken gift igen, nemlig med den ældste af de to Christen Jønsønner fra Øster Rejkjær. Han, der var født i 1745 og døbt i Madum 18. juli samme år, er antagelig fra 1771 fæster af Øster Rejkjær. Kort før Christen Jakobsens død bliver der udarbejdet et "General-Overireglement" for de fleste Godser i Danmark. Dette, der for Timgårds Gods vedkommende er dateret 17. dec. 1770, angiver bl.a. Høveribøndernes navne og deres gårdes ansættelse i Hartkorn. Som ved matriklen i 1668 var Øster Rejkjær ansat til 1 tdr. 4 skpr. 3 fjerd 2 album.

Heller ikke Christen Jensen bliver nogen gammel mand, allerede i 1791 dør han, altså ikke mere end 46 år gammel og bliver begravet i Madum 13. juni 1791. Han når dog at blive gift anden gang, idet hans første kone Anna Marie Andersdatter allerede er afgået ved døden i 1787, 54 år gammel og begravet i Madum 1. juli samme år. Christen Jensen indgår nemlig 9. nov. 1788 i Madum kirke ægteskab med Sidsel Pedersdatter Bierrum. Hun er født i Madumgård som datter af gårdmand Peder Andersen og hustru Kirsten Christensdatter og bliver døbt i Madum 26. juni 1763 og hun er således stammoder til den nuværende ejer af Øster Rejkjær.

Fem måneder efter at hendes første mand Christen Jensen er begravet bliver Sidsel gift igen, for i Madum kirkebog er indført følgende: "13. nov. 1791 indgår ungarl Peder Nielsen og enken Sidsel Pedersdatter i Øster Reichlor Ægteskab". Forloverne er Niels Pedersen Smed og Niels Mouridsen Søndergård." Peder Nielsen er født i Skidø-Sig (en gård) og døbt i Tim 20. februar 1763 og er søn af gårdmand Niles Pedersen og hustru. Han bliver således stamfader til den nuværende ejer af Øster Rejkjær.

Peder Nielsen var den første på gården, der kom til at nyde godt af de nye tider efter at stavnsbåndet og vornekabet var ophævet 3 år tidligere, og bondens kår i det hele taget blevet mere tålelige. Han har ifølge folketællingen i 1801 to sønner og tre døtre, men får i 1804 endnu en søn, som overtager gården efter sin fader, som vi senere vil se, nemlig Christen Pedersen.

Peder Nielsen dør i Øster Rejkjær 6. januar 1839, 75 år gammel og bliver begravet i Tim 17. januar samme år. Hans enke Sidsel Pedersdatter Bierrum dør først 17.03.

1856 og er da 93 år gammel og bliver begravet i Tim den 24. marts 1856. Sønnen Christen Pedersen, der er født i gården 14. okt. 1804 og døbt i Tim 2. december 1804, har allerede overtaget fæstet efter faderen i 1832. Han bliver 25. november 1832 viet i Madum med pigen Ingeborg Poulsdatter. Hun er født i Poulsgård og døbt i Madum 17. juni 1810 og er datter af gårdmand Poul Pedersen af Poulsgård og Ane Marie Andersdatter.

Christen Pedersen og Ingeborg Poulsdatter får tilsammen 7 børn. Kun 59 år gammel afgår Christen Pedersen ved døden 7. april 1863 og bliver begravet i Tim 16. april 1863. Hans enke, Ingeborg dør først, da hun er 80 år gammel, nemlig 26. august 1890 og bliver begravet på Tim kirkegård 31. august.

Ifølge et brev til Chr. Christensen Rejkjær, København, skrevet i Grønberg præstegård den 16. marts 1918 af fæteren Kristen Kristensen, fremgår det at Ingeborg Poulsdatters far, Poul Pedersen, er født 1776 og dør 15. april 1822. Moderen, Ane Marie Andersdatter var født 1783 og døde 21. marts 1850. Efter Poul Pedersen Poulsgårds død, giftede enken, Ane Marie Andersdatter sig med Niels Pedersen af Rejkjær, altså en bror til Christen Pedersen, Ingeborgs mand.

Den 5. november 1832 viedes Christen Pedersen af Rejkjær til Ingeborg Poulsdatter af Poulsgård. Som forlovere var tilstede gårdmand Peder Nielsen af Rejkjær og Niels Pedersen, gårdmand af Poulsgård (sidstnævnte var altså stedfader til bruden og broder til brudgommen). Forøvrigt finder man det lidt mærkeligt, at Ingeborg, der er døbt Poulsdatter og gift Pedersen, senere næsten altid skriver sig selv for Poulsen.

Den 19. april 1871 overtager Ingeborg Poulsen's søn Niels Christensen gården og Ingeborg går på aftægt.

Udskrift af Skøde- og Pantebog for Retskreds nr 83 Ringkøbing Købstad og Ulvborg-Hind Herreder.

AFTÆGTSKONTRAKT

oprettet imellem undertegnede Ingeborg Poulsen, enke efter afdøde gårdmand Christen Pedersen af Øster Reikjær i Thim som Aftægtstager og min søn Niels Christensen som Aftægtsnyder.

Da min Søn Niels Christensen ifølge Testamentskjøde (Selvejertestament) af 16 marts 1863 er forpligtet til ifølge 3 Post at give mig Aftægt, når han indtræder i Besiddelse af Gården Øster Reikjær i Thim, så ere vi komne overens om, at han fra dags dato af skal overtage Ejendommen og svare mig nedenstående årlige Aftægt, sålænge jeg lever samt fyldestgøre de øvrige i Selvejertestamentet gjorte Fordringer. Idet min Moder Ingeborg Poulsen under Dags Dato har overdraget Gården Øster Reikjær med Tilliggende, alt ifølge Selvejertestamentet af 16 marts 1863, så forpligter jeg Niels Christensen eller Arvinger mig herved til at svare til min Moder nedenstående årlige Aftægt i hendes Livstid, samt til at opfylde de øvrige Bestemmelser, Selvejertestamentet indeholder.

1. Til Beboelse for Aftægtstageren indrettes en bekvem Lejlighed i det væmre Hus i Gården Øster Reikjær, således som hun selv ønsker det og dette holdes forsvarlig vedlige af Aftægtsyderen indtil Aftægtstagerens Død.
2. Til Aftægt eller Ophold leverer Aftægtsyderen i gode, friske og uforfalskede Varer til Aftægtstageren i og ved hendes Aftægtslejlighed nedenstående årlig i hendes Levetid: Til hvert Aars 1. Mai: 2 Tønder (to) Rug, 1 Tønde (een) Byg, 4 Snese Hønsøg, 4 talføre torsk, 4 Snese talføre Hvidlinger, $\frac{1}{2}$ Skp. fint Salt, $\frac{1}{2}$ Pund Humle, 2 Pund Kaffe, 2 Pund Cikorie, $1\frac{1}{2}$ Pund Kandis, $\frac{1}{2}$ Pund Melis, $\frac{1}{2}$ Td Kartoffler, 8 Pund Sødmløst. Til hver Aars 1. August: 2 Pund Kaffe, 2 Pund Cikorie, $1\frac{1}{2}$ Pund Kandis, $\frac{1}{2}$ Pund Melis. Til hver Aars 1. November: 2 tdr. (to) Rug, 1 td (een) Byg, 4 Snese Hønsøg, 1 talføre Torsk, 1 Snes talføre Hvidlinger, $\frac{3}{4}$ Spk. grout Salt, $\frac{1}{2}$ Pund Humle, 2 Pund Kaffe, 2 pund Cikorie, $1\frac{1}{2}$ Pund Kandis, $\frac{1}{2}$ Pund Melis, $1\frac{1}{2}$ Td. Kartoffler, 80 Pund fersk Okkøjt, 1 Lammeskrog, mindst af Vægt 20 Pund, 40 Pund fersk Flæsk af Møllenside, 12 pund hvid Talg, 8 Pund tør Sødmløst, 2 Gjæs. Til hver 1. Februar: 2 Pund Kaffe, 2 Pund Cikorie, $1\frac{1}{2}$ Pund Kandis, $\frac{1}{2}$ Pund Melis, 8 Pund godt Hør. Til Aftægtstageren leveres de to første År altså 1871 og 1872 hvert år 32 Pund Uld hvert Forår og Efterår i Klipningstiden, hver gang med det Halve; ligeledes leveres også i disse to nævnte År 1 Pakke hvid Twist årlig til Aftægtstageren. Siden leveres 10 Pund Uld årlig ligeledes i Klipningstiden Forår og Efterår hver gang med det halve. Til hvert Aars 11. juni leveres til Håndpenge 4 Rl R. M. og ligeledes til en Pigeløn 8 Rl. Til hvert Aars 11. Decbr. leveres ligeledes til Håndpenge 4 Rl og til Pigeløn 8 Rl. Daglig leveres 1 Potter nymalket uforfalsket Mælk. Ugentlig leveres 2 Potter frisk Kjørnemlk og $1\frac{1}{2}$ Pund frisk og godt Smør samt $\frac{3}{4}$ Potte godt Kornbrændevin. Af Ildebrændsel leveres 12 læs Klyne á 30 Snese og 1 læs Lyng årlig, hvilket leveres i rette Bjerningstid i tør og god tilstand og indbrættet i et for Aftægtstageren bekvemt Sted i Nærheden af Aftægtslejligheden. Det bemærkes, at Aftægtstageren forbeholder sig Ret til at vælge mellem enten at modtage de i denne Post nævnte 4 Tdr. Rug og 1 Tdr Byg in natura eller forlange Kornet betalt efter det Års Kapitulationsbrev, hvori det skal leveres.

3. Aftægtskornet, som i 2 Post er meldt, besørges frit til og fra Mølle, i Brød bagt og Øl brygget, hvis det forlanges af Aftægtstageren og uden Betaling, og hvis hun forlanger at komme til Ringkøbing eller til sine Venner og Slægtninger, da befordres hun frit frem og tilbage; dog må sådanne Rejser ikke forlanges mere end 4 Gange om Aaret, og ikke overstige en Veilængde af 8 Mil Pour og Retour hver Gang. Derimod er Aftægtsyderen forpligtet til at besørg Aftægtstageren til og fra Kirke med Heste og Vogn, så ofte hun ønsker det, ligesom også at hente og hjemkøre i Sygdomstilfælde Præst og Læge, når Aftægtstageren høgjerer det.

4. Aftægtstageren forbeholder sig fri Adgang til og Afbenyttelse af Gårdens Brønd og Bagerovn og Bryggerskjedel, og Aftægtsyderen er forpligtet til at holde Redskaberne forsvarlig vedlige, som bruges dertil. Ligeledes forbeholder Aftægtstageren sig også Ret til Afbenyttelse af det Halve af Gårdens søndre Have fra den vestre Ende af; men Aftægtsyderen skal vedligeholde Hegnet derom: de Halve af de Bistader, der for Tiden befindes i Haven forbeholder hun sig også Ret til. Gjødning til Haven tages af Gårdens Mødding; derimod erholdes Aftægtsyderen Asken og øvrige Affald fra Aftægtsæjligheden. Fornødent Gulvsand og søngesalm leveres når forlanges, også uden betaling af Aftægtsyderen.

5. I Sygdoms- og Alderdomstilfælde er Aftægtsyderen pligtig til at yde Aftægtstageren forsvarlig og omhyggelig pleje og opvartning, såvelsom til enhver Tid med Velvilje yde hende hjælp, når hun trænger dertil, og hvis hun finder for godt at ville have en Pige til sin opvartning og Pleje, da er Aftægtsyderen forpligtet at lønne den med de i 2 Post nævnte 16 Rdl., men Aftægtstageren er pligtig til selv at give Pigen kost. Når hun ved Døden afgår nyder hun en anstændig og hæderlig begravelse efter Egnens Skik og Brug.

6. Dersom Aftægtstageren skulde få i-side at flytte fra Aftægtslejligheden i Gården Oster Reikjær i Thim, da skal det stå hende frit for, og Aftægtsyderen er da oligtig til at levere Aftægten i det højeste 1 Mil fra Reikjær, og skal ske hvert Aars 1. Mai og 1. Novbr., hver Gang med det halve med Undtagelse af Mælk og Indebrændsel, hvilke Dele ikke kan leveres in natura, men skal betales med Penge efter uvillette Mønds Skøn, hvilken Kapital da også skal betæses hvert Aars 1. Mai og 1. Novbr., hvor Gang med det Halve. Dog bemærkes, at det er Aftægtstageren tilladt at vende tilbage til Aftægtslejligheden i Gården Oster Reikjær så ofte og til hvilken Tid hun ønsker, når hun derom giver 3 Aars varsel, og skal da Aftægten ydes hende som oprindelig bestemt er.

7. Det bemærkes med Hensyn til 2 Post i Selvejertestamentet, at de tre af Aftægtsyderens Søstre ere fyldestgjorte for den dem tillagte Arv både af Penge og Effecter, så at her kun er at udrede til de 3 ugifte, nemlig til Ane Kirstine, Marie og Christiane Christensen det der i 2 Post i Selvejertestamentet er bestemt, dog tilføjes, at Aftægtsyderen

har forpligtet sig til at udbetale til hver af de 3 nævnte Søstre 100 Rdl. R.M. i stedetfor Seng og Bryllup, hvis de forlanger det, ligesom han også forpligtes til at modtage sine ugifte Søstre i Sygdomstilfælde en Månedstid eller 2 hvert År uden Betaling og hvis de trænge til Læge, da skal han gratis hente og hjemføre Lægen, hvorimod de selv skulde betale Læge og Medisin.

9. Aftægtstageren forbeholder sig Ret til eget Brug at tage af Gårdens kartofler på Ageren indtil Optagningstiden.

10. For det tilfælde, at Aftægtsyderen Niels Christensen skal sælge Gården Øster Reikjær eller på anden Måde afhænde Gården forinden Aftægtstagerens Død, da skal han ved Afståelsen udbetale til lige Deling imellem sin Moder og Søstre den Sum 175 Rb. R.M., hvilket vil udgjøre 25 Rdl. til hver.

11. Når Aftægtstageren ved Døden afgår, gives hende af Aftægtsyderen en hæderlig Begravelse efter Egnens Skik og Brug. Hendes Efterladenskaber tilfalder hendes Døtre til lige Deling med Undtagelse af Komfyre og Kækelovne, der tilfalder Aftægtsyderen.

12. Til Sikkerhed for foranførte Aftægt pansætter jeg Niels Christensen af Øster Reikjær den mig ifølge Selvejertestamentet af 16 Marts 1803 og Deklaration af Dags Dato ejende Gård Øster Reikjær i Thim af Hartkorn 2 Td. 4 Skp. 1 Fdk. 1½ Alb. på første Prioritets Panterrettighed, ligesom også den Andel jeg har i Thim Sogns Konge-Kirke-Korn og Quægtlænde giver Aftægtstageren første Panteret i. Det bemærkes med Hensyn til det stempede Papir, at Aftægtens årlige Beløb anslås til 101 Rb., hvis femdobbelte Beløb udgjør 965 Rb. og hvad der præsteres søgning for 40 Rb. og eventuelt 175 Rb., Ialt 1180 Rb. Denne Contract bekræftes med vore Underskrifter i Vitterlighedsvidners Overværelse.

Øster Reikjær i Thim d. 14 april 1871

Som Aftægtstager: Ingeborg Poulsen m.f.P. Som Aftægtsyder: Niels Christensen. Til Vitterlighed: A.C. Overby. C. Mikkelsen.....

Læst d. 19 April 1871

Leuning.

Et Nytte Gården underliggende Jord i Thorsted er Bortlejet i 100 År. Gården, som er pansat, formenes at være M. Nr 55 med det anførte Hartkorn.

Nees, cst.

Gebyr: Domm. 7Mk. 20%:1 Mk. 6 Sk og Attest 2 R. 2 Mk. Prot. 30 Sk.
Kopi 1 Mk. 33k. Kopi 2 Mk. Ialt 4 Rb. 5Mk. 7Sk.

Vi underskrevne Ane Kirstine og Marie samt Christiane Christensen erklærer herved at have modtaget fuldkommen Fyldest for de os efter 7. og 9. Post heri tillagte Penge med videre, og må forsåvidt udstattes af Pantebogen, så at Kontraktens 7. Post fremtidig kun gælder for det om i Sygdomstilfælde Tillagte Tilhold. m.m.

Holstebro p.t. Thim d. Febr. 1873.

Ane Kirstine Christensen Marie Christensen Christiane Christensen

Allerede 2 år efter, den 8. april 1873, sælger Niels Christensen gården til to handelsmænd fra Ulfborg, Christen Jensen Veilstrup og Jørgen Jensen Refsgård, efter i forvejen at have solgt besætningen til samme. Prisen var som det ses af købekontrakten, 4500 Rigsdaler + besætning 2500 Rigsdaler, og så er endda aftægtsydelsen til Ingeborg stadig første prioritet.

Nr 236-1874

Stempel 44 Rdl. 16 sk.

Købekontrakt.

oprettet imellem gårdmand Niels Christensen af Øster Rejkjær Thim sogn som sælger, og Christen Jensen Veilstrup og Jørgen Jensen Refsgård begge af Ulfborg sogn, som køber.

Jeg Niels Christensen sælger herved til Christen Jensen Veilstrup og Jørgen Jensen Refsgård den mig efter selvejertestamente fra 16. marts 1803 og deklaration 14. april 1871 tinglæst den 19. april 1871 tilhørende ejendom Øster Rejkjær i Thim sogn med påstående bygninger og tilhørende jorder nemlig:

matr.nr 55 a norden Aen i Thim med hartkorn 2 td. o skp. 2 fk. $\frac{3}{4}$ alb.
gl. skat 8 Rdl. 9o sk

med andel i matr.nr.118

matr. nr. 55 b norden Aen i Thim med hartkorn 0 td 1 sk 3 fk $\frac{1}{2}$ alb
gl. skat 93 sk

matr. nr 55 c norden Aen i Thim med hartkorn 0 td 1 sk o fk $2\frac{3}{4}$ alb.
gl skat 64 sk.

Ialt hartkorn

2 td 3 sk. 2 fk 1 alb
gl skat 1o Rdl. 55 sk.

med anpart Konge, Kirke, korn og Kvægtiende på følgende betingelser og vilkår:

1. Ejendommen er af køberne tiltrådt den 1. april d.å., og i købet medfølger den i gården værende besætning.
2. Køberne svarer alle skatter, afgifter og præstetiender såvel til staten som kommune fra 1. april d.å.
3. Den kontante købesum er bestemt til 4.500 Rdl. skriver fire tusinde fem hundrede rigsdaler rigsmønt, der betales og berigtiges således 2.000 Rdl. der hviler på ejendommen som lån af vest-og sønderjysk kredittforening, overtages og tilsvares samt forrentes af køberen fra 11. juni termin d.a. på statutmæssig måde og altså med halvt år forud. Det på lånet gjorte ordinære afdrag kommer til gode køberen, og resten 2.500 Rdl. betales kontant 11. juni termin 1874 med 1 års rente 4%. Renten betales til sælgeren med halvdelen i 11. december termin 1873 og den anden halvdel i 11. juni termin 1874. Køberen overtager og tiltræder fra 1. april d.å.: Den på gården hvilende aftægt til enken Ingeborg

Puolsen ifølge kontrakt af 14. april 1871 tinglyst 18. april s.Å., hvilken aftægt anslås til 200 Rdl. årlig taget 5 gange udgør 1.000 Rdl. Dørmom aftægtstagerinden afgår ved døden inden 1.5.1876, skal køberen indvidere betale til sælgeren en sum af 500 Rdl. dog uden rente. 7. Omkostningerne ved stemplet papir til nærværende købekontract og til skødet samt tinglysning og $\frac{1}{2}$ % afgiften betales af sælgere og købere hver med det halve. Det bliver køberens egen sag at erhverve tilfaldelse til, at kreditforeningslånet må forblive indestående i ejendommen og omkostningerne ved de nye obligationer, som da muligt skal udmødes af køberen alene. Køberen kunne fordre sig meddelt skøde i 11. juni 1871, når de 2.500 Rdl. ere betalte med renter.

Samtidig med at skødet meddeles, stiller køberen behørig sikkerhed for de 500 Rdl., der yderligere skulle udbetales sælgeren, såfremt aftægtstagerinden afgår ved døden forinden 1. maj 1876.

8. En lejekontract tinglyst 11. juli 1847, hvorved et under gården beliggende stykke jord i Thorsted, i de såkaldte Lübbek enge, er bortlejet til Knud Iversen Trandflod i 199 år, skal respekteres af køberen, men ulovfølgelig imod at oppebære lejeafgiften.

På Thim sogns Kongetiender hæfter et legat stor 1.000 Rdl.

Køberen beholder nærværende originale købekontract, hvorimod sælgeren leveres en bekræftet genpart af samme.

At nærværende købekontract således er indgået bekræftes herved med vore underskrifter i vitterlighedsvidners overværelse. Forinden kontraktens underskrivelse bemærkes, at den i første post ommeldte betænkning og åleredskaber ikke som anført medfølger i købet for den anførte købesum 4.500 Rdl., men særligt er solgt for 2.500 Rdl., hvoraf 1.000 Rdl. er betalt kontant, og resten 1.500 Rdl. betales i 11 juni 1871.

Øster Reikjær i Thim, den 8. april 1873 Niels Christensen.
Christen Veilstrup. Jørgen Jensen Refsgaard.
Til vitterlighed: I.T. Pedersen. Jens Andersen.

Otte dage efter at Niels Christensen har solgt gården og underskrevet købekontrakten bliver han umyndiggjort. Som værge er beskikket gårdmand Chr. Peder Christensen af Svensgård i Tim sogn.

Værgerbeskikkelse.

Da gårdmand Niels Christensen af Øster Reikjær i Thim sogn ved døden af 16. ds. er erklæret umyndig, så bliver herved gårdmand Christen Peder Christensen af Svendsgård i Thim sogn beskikket til hans værge, og har han at forestå dette værgemål efter loven: I henhold af Justitsministeriets circulære af 17. juli 1858 betyder det herved værge, at pådanne dispositioner over brugsretten af en umyndiggjorts faste ejendom som bortlejet eller bortforpagtning ikke udkræver højere auktion hvorimod sådan må erhverves såvel ved afhændelsen af disse ejendomme som ved optagelse af lån i dem. Med hensyn til umyndiggjor-

ten kapitaler, da skulle disse behandles som andre umyndiges midler og indsættes i vedkommende overformynderi, og værgeren skal årlig aflægge regnskab såvel for anvendelsen af de til ham udbetalte renter som i det hele for bestyrelsen af hans myndlings anliggender.

Værgeren har derfor at iagttage det fornødne å overensstemmelse med..... lo. april 1841, samt forøvrigt varetage den umyndiges tarv i alle henseender.

Under min hånd og embedets segl.

Ulvborg Hinds Herreds Skifteret i Ringkøbing, den 21 april 1873

C Hviid.

I juli 1874 sælger de to handelsmænd, Christen Jensen Veilstrup og Jørgen Jensen Refsgård, atter gården til Jens Chr. Jensen af Rejkjær. Ifølge gammel udsagn skulle Jens Chr. Jensen stamme fra Mors og blev vist kaldt "de morsingbo". I de 1½ år han ejede gården afbrændte og opbyggede han den og - stadig ifølge overleveringen - først efter at han andet steds havde øvet ildpåsættelse blev det opklaret, at han også selv havde påsat branden i Rejkjær

Transport.

Vi undertegnede, jeg Christen Jensen Veilstrup og jeg Jørgen Jensen Refsgård begge af Ulvborg sogn tilstår herved og vitterliggør at have købt og overdraget, ligesom jeg herved til Jens Christian Jensen af Rejkjær transportere og aldeles overdrager den os efter vedhæftet med gårdmand Niels Christensen af Øster Reikjær i Thim den 8, april 1873 afsluttet købekontrakt tilkommende ret til at erholde skøde på gården Øster Reikjær i Thim sogn med påstående bygninger samt til og underliggende jorder, nemlig: ialt hartkorn 2 td 3 skp 2 fdk 1 alb. klækat 10 Rd. 55 sk. med anpart Konge, Kirke og Kvægtiende og besætning og inventarium. Nævnte Jens Chr. Jensen indtræder således herfter i alle de rettigheder og forpligtelser, vi efter fornavnte her vedhæftet købekontrakt have erhvervet og pådraget os, og skal han i høihold til denne transport være berettiget til overensstemmelse med købekontraktens indhold at fordre sig meddelt skøde på den indbemeldte ejendom.

For nærværende overdragelse er vi fyldestgjort af Jens Chr Jensen. Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast.

Ulvborg den 1. juli 1874

C. Veilstrup. Jørgen Jensen Refsgård.

Til vitterlighed Laurids Villumsen. Claus Lillelund.

Fattig - skatteattest er påtegnet.

Skøde.

Da købesummen overensstemmende med foranstående købekontrakts indhold er berigtiget og kontrakten i det hele fra køberens side er opfyldt, så sælger og skøder og aldeles overdrager jeg undertegnede gårdmand Christen Peder Christensen af Svendsgård i Thim sogn, som beskikket værge for indbemeldte under 16. april 1873 umyndiggjorte gårdmand Niels Christensen af Øster Reijkjær i Thim, herved i henhold til Ringkøbing Amts ... af 8. ds. og i overensstemmelse med foranstående købekontrakt samt vedhæftet transport af l. d.m. indbemeldte ejendom nemlig:

Gården Øster Reijkjær i Thim sogn med påståede bygninger og til og underhørende jorder under (: de 3 matr.nr. som foran anført dog med tilføjende; med anpart i matr. nr. 118 til hvilken tinglæst adkomst mangler:) med anpart Konge, Kirke, Korn og Kvægtiender, besætning og inventarium til Jens Chr. Jensen af Øster Reijkjær i Thim sogn, alt på de nærmere i købekontrakten fastsatte vilkår og forøvrig med de samme hørligheder og rettigheder, forpligtelser og byrder, hvormed Niels Christensen hidtil har ejet og besiddet samme, og skal den indbemeldte ejendom således herefter tilhøre nævnte Jens Christian Jensen som hans fuldkomne og uindskrænket ejendom i alle måder.

Det solgte bliver at hjelpe køberen efter loven.

Vederlag for præstetiende udredes således af 55 a med 4 skp. $\frac{1}{4}$ fdk. rug af 55 b med $1\frac{1}{4}$ fdk. rug af 55 e med $1\frac{1}{4}$ fdk. rug, ligeledes smårædmøl til skolelæreren udredes af 55 a med $\frac{1}{4}$ fdk. byg.

Reijkjær i Thim den 26 juli 1874.

Chr. Peder Christensen.

Til vittærlighed: Chr. Mikkelsen. Jeppe Christensen. Læst d. 5 Aug. 1874

Den 2. februar 1876 sælger han gården til Godtfred Ebbesen fra Vinding. Han er enkemand og har tre børn, en datter på 20 år, en datter på 14 år og en søn på 12 år, samt hans stedmor på 87 år.

Året efter, den 24. april 1877 bliver han gift med Ingeborg Poulsen's næstældste datter, Ane Kirstine Christensen, som var født i Øster Reijkjær den 31. oktober 1839 og døbt i Tim 1. december 1839. Hun døde under et besøg i Nr. Omme præstegård 9. oktober 1909 og blev begravet i Vinding den 16. oktober 1909, hvortil de var flyttet i firmørne (1884). Christen Godtfred Ebbesen er selv født i Holstebro den 19. marts 1828, som søn af Ebbe Larsen "på Tuvbjerg" og Sophie Cathrine Skouboe.

Købesummen ved gårdhandelen i 1876 var 21.300 kr, men aftægtmyndelsen er indbefattet i købesummen og udgør 2360 kr. Hvis Ingeborg Poulsen dør før 1. maj 1876 skal der til sælgeren udbetales 1000 kr. Det synes at være en høj pris for gården, men man skal jo huske på, at bygningerne er helt nyopførte efter branden året før.

Skøde

Undertegnede gårdmand Jens Christian Jensen af Thim sogn, sælger, skøder og herved aldeles overdrager til gårdmand Christian Gotfred Ebbesen af Vinding sogn den mig ifølge skøde tinglæst 5. august 1874 tilhørende ejendom "Reikjær" kaldet i Thim sogn med bygninger og jorder, som er skyldsats således:

Matr. nr. 55 a	hartkorn:	2 td.	o	skp.	2 fdk.	$\frac{3}{4}$	alb	glskat	8,90 kr
-	-	55 b	-	1	3	$\frac{1}{4}$	-	-	0,93
-	-	55 c	-	1	0	$\frac{2}{4}$	-	-	0,64

med andel i sognets Konge, Kirke, Korn og Kvægtiende samt med den under matr. nr 55 a hørende andel i fælleslodden matr. nr 118 norden Åen i Thim og den hele udvendige besætning samt andel andet inventarium, alt således som samme er ham overleveret. Købesummen udgør 21.300 kr siger tyve og een tusinde, tre hundrede kroner, hvoraf 4.000 kr regnet for besætning og løsøre og 17.300 for den faste ejendom. Den er afgjort således:

a. Derved at køberen overtager, indfried og fra 11. f.m. forrenter den på ejendommen hæftende pantegæld, nemlig:

- 1) Til kreditforeningen i Ringkøbing 6.400 kr
- 2) Til L. Villumsen i Ulvborg 2.000 kr
- 3) Til Chr. Jensen i Veilstrup 2.000 kr
- 4) Til Jørgen Refsgaard i Ulvborg 2.000 kr

ialt 12.400 kr, hvad der er afbetalt på kreditforeningensgælden kommer køberen tilgode;

b) han overtager og udreder uden ansvar for mig den ligeledes på ejendommen hæftende aftægt efter kontrakt læst 19. april 1871 af værdi 2.360 kr.

c) Resten 6.540 kr er dels betalt kontsnt dels afgjort på anden måde. Da jeg nu således er fyldestgjort for denne overdragelse, så skal fornævnte min ejendom fra dato af tilhøre Christian Gotfred Ebbesen med samme ret og forpligtelse i alle måder hvormed den hidtil har tilhørt mig og forøvrigt med fuldkommen og uigenkaldelig ejendomsret, hvorfop jeg hjelper ham det solgte efter loven. Dog er at mærke, at køberen må respektere den under 14. juli 1874 tinglæste lejekontrakt om et stykke jord i Thorsted i 199 år, at han ligeledes må finde sig i at hele sognets Kongetiende hæfter for et legat stort 2.000 kr, og at han må overtage min forpligtelse til eventuelt at udbetale den sum 1.000 kr, som forfalder hvis aftægtskonen Ingeborg Poulsen ikke overlever den 1. maj 1876, hvilken forpligtelse er indbefattet i de foran under c nævnte 6.540 kr Under vore hænder vidnesfast p.t. Holstebro 19. jan. 1876.

Jens Chr. Jensen som sælger

Chr. Ebbesen som køber.

Til vitterlighed: Andersen. E.I. Stoigang.
Skatteattest er påtegnet.

Læst 2. februar 1876 til andelen i matr.nr 118 rækker den ting-
læste adkomst kun til 5. aug. 1874.

Matr. nr. 55 a svarer årlig i præstetiende 4 skp. $\frac{1}{4}$ fk. rug og i små-
rædsel til skolelæreren $\frac{1}{4}$ fk. byg og præstetiende svares årlig af matr.
nr 55 b $1\frac{1}{4}$ fk. rug, og af matr. nr 55 e med $1\frac{1}{4}$ fk rug.

C. Hviid

Gebühr.....ialt 112 kr 3o øre.

Undertegnede Aftægtsenke Ingeborg Poulsen meddeler herved Kvittering
for Modtagelsen af følgende Præstationer efter 2 Post, nemlig:
de 32 Pund Uld og 1 Pk. hvid Tvist, der efter 2 Post skulde leveres
mig i Aårene 1871 - 72 og det mig ifølge 9 Post tilkommende Beløb 5o
kr., hvorfor jeg erkjender, at de af mig for mine Døtre betingede Pøn-
ge og Præstationer efter 7. og 9. Post ere leverede af Aftægtsyderen,
Tilhold i Sygdomstilfælde dog undtagen. For foranførte Præstationer
kun denne Kontrakt således aflyses i Retten og udslettes af Pantebog-
gen. Medundertegnede Poulina Pedersine - og Sidsel Christensen, medde-
le ved vore resp. Mænd Kvittering for de os ved denne Kontracts 9. Post
tillagte 5o kr hver.

d. Oktober 1877

Ingeborg Poulsen

Ole Christensen Snogdal

Henrik Danielsen

Anders Pedersen

Her følger afskrift af 3 vielsesattester angående Henrik Du-
nøelmen og Poulina Christensen, Ole Christensen og Sidsel Christensen
samt Anders Pedersen og Persine Christensen - alle pigerne døtre af
Ingeborg Poulsen.

Læst til Udslettelse forsåvidt angår 7 og 9 Post samt en del
af 2. Post d. 31. Oktober 1877.

C. Hviid.

Gebühr ialt 2 Kr. 97 Øre.

Undertegnede Marie Christensen, der nu er den eneste Berettigede
til det i 7 Post i Foranstående Kontrakt reserverede Ophold i Sygdoms-
tilfælde en Månedstid eller 2 hvert Aar uden Betaling, erklærer her-
ved på givne Anledning, at det kun er sålænge min Moder Ingeborg Poul-
sen lever, at jeg har Ret til at tage til hende nævnte Tid årlig, samt
at der ikke påhviler Aftægtsyderen nogen Forpligtelse til i så Fald at
yde mig Kost, Pjeie eller Opvartning, men at han alene skal hente og
hjemføre lægen, og at sådan Ret ved min Moders Død aldeles bortfalder.

Jeg Ingeborg Poulsen tiltræder herved foranstående nærmere Bestem-
melser af Kontraktens 7. Post således at det altså er mig, der har at
yde nævnte min Datter alt Fornødent, når hun som anført måtte tage

Ophold hos mig, medens der kun p hvilser Aft tgtsyderen Forpligtelse til K rsel med L gen, og at ved min D d enhver Forpligtelse for G rdens Ejer til i Sygdomstilfælde at modtage Marie Christensen bortfalder.

Til Bekr ftelse med vore Underskrifter vednefast.

 ster Reijkj r i Thim, den Mai 1879

Ane Marie Christensen

Ingeborg Poulsen.

Til Vitterlighed; Jens Peder Mathiasen. Jens Peder Nielsen.

L st den 15. October 1879. C. Hviid

G byr Ilat 5 Kr. 50  re

To  r senere, 1878 k ber Christen Godtfred Ebbesen ca. 30 - 35 tdr. land fra Vester Reijkj r for en pris af 4000 kr. Banen havde i 1875 afsk ret disse 30-35 tdr. land fra Vester Reijkj r.

En ting som for os idag ofte kan forekomme forvirrende  r betegnelserne  ster og Vester Reijkj r. Den g rd, som bogen handler om og som vi idag kalder Vester Reijkj r hed oprindelig  ster Reijkj r og var beliggende nogenlunde samme sted som idag, dog vistnok med sals-huset mod syd.

Den dav rende Vester Reijkj r l  et lille stykke nord for vogterhus 90 og vest for banelinien. Den havde af j rdtilliggende engstr kninger nord for g rden og andre jordarealer bl.a. svarende til det nuv rende "s ndermark" (den del af Reijkj r-jorden som ligger syd for grusvejen). N vnte "s ndermark", ca 35 tdr. land, blev i 1878 k bt af Christen Godtfred Ebbesen,  ster Reijkj r, idet banen nogle  r i forvejen havde afsk ret dette jordtilliggende fra Vester Reijkj r. Forinden var imidlertid den dav rende Vester Reijkj r i forbindelse med banens anl ggelse blevet flyttet ca 1 km. l ngere  stp , det nuv rende  stergaard, Ingvard Reijkj rs g rd.

Sk de

Undertegnede g rdmand Christen Mikkelsen af Reijkj r i Thim sogn tilk ler herved og vitterligg r at have solgt og afhendte, ligesom jeg herved i henhold til Indenrigsministeriets tilladelse af 29. maj 1878 s lger sk der og aldeles overdrager til Christian Gotfred Ebbesen af Reijkj r i Thim til forening med hans  vrige ejendom de i henhold til Indenrigsministeriets udstykningstilladelse af 28. juli 1877 fra min g rd matr. nr 54 og 55 b norden  en i Thim sogn udstykkede parceller matr. nr. 54 b og 95 c norden  en i Thim, der nu if lge Indenrigsministeriets resolution af 29 september 1877 p  grund af afgiven jord til j rnbaneanl gget fra Ringk bing til Holstebro  re skyldsatte s ledes:

-	-	95 c	-	-	o	-	o	-	1 �	-	-	kr 0,85	-
<hr/>													
Til sammen		hartkorn		5	skp.	3	fdk.	1	alb.	glsakt		kr 10,08	�re

tillige med sammes anpart Konge, Kirke, Korn og kvægtiende. Og da køberen nu har fyldestgjort mig for den akkorderede købesum 4.000 kr er fire tusinde kroner, så skal indbemeldte parceller matr. nr 54 b, 95 c med tiendeanparter som anført herefter tilhøre fornævnte Christian Gotfred Ebbesen som hans fuldkomne og lovlige ejendom med de samme herligheder og rettigheder, forpligtelser og byrder, hvormed jeg hidtil har været ejer af samme ifølge skøder tinglæst 12. december 1855, 12. febr. 1862 og 20. september 1865, samt forøvrigt under mit hjemmelansvar efter loven. Køberen skal respektere den Jens Jørgen Christensen ifølge lejekontract med påtegnet transport tinglæst 13. marts 1878 tilkommende lejeret til et stykke eng af matr. nr. 95 b på Knud Christensen og hustrus livstid, samt ret til i samme tidsrum at slå et læs hø årligt på et andet engstykke. Det bemærkes, at køberen er bekendt med at foregående ejer have manglet tinglæst adkomst til tiendeanparterne af matr. nr. 54 b og 95 c, samt med at på Thim sogns kongetiende hæfter legatgæld 2.000 kr. , at på min samlede ejendøm hæfter pantegæld til kreditforeningen stor 10.000 kr soledarisk ansvar. Retsanmærkning om tiendekonstateringen frafalder.

Til bekræftelse med min underskrift vidnefast.

Thim, den 8. juni 1878. Christen Mikkelsen

Til vitterlighed: Claus Christensen. Jens Kjærgaard Nielsen.

Fattig og skatteattest påtegnet.

Indbemeldte parcel forenes herved med min ejendom matr. nr 55 a Reikjær i Thim.

Ringkøbing den 15 juni 1878. Christian Gotfred Ebbesen ved Frølund.

Da de solgte parceller overensstemmende med Indenrigsministeriets udstykningsapprobationer af 28. juli 1877 , 29 sept. 1877 og 29 maj 1878 findes rigtig anførte med hartkorn..... samt med bemærkning, at de ville være at holde forenet med ejendommen matr. nr. 55 a Reikjær i Thim, haves herfra intet med dette skødes tinglysning at erindre.

Ringkøbing Amtshus den 4. juli 1878. Bardenfletts.

Læst den 3. juli 1878

Frølund

cst.

Undertegnede Aftægtsenke Ingeborg Poulsen meddeler herved Kvittering for Modtagelsen af følgende Præstationer efter 2 Post nemlig de 32 Pund Uld og 1 Pk Hvid Tvist der efter 2 Post skulde leveres mig i Aarene 1871-72 og det mig ifølge 9 Post tilkommende Beløb 50 Kr., hvorfor jeg erkjender at de af mig for mine Døtre betingede Penge og Præstationer efter 7 og 9 Post ere leverede af Aftægtsyderen, Tilhold i Bygdomstilfælde dog undtaget. For foranførte Præstationer kan den Kontract således aflyses i Retten og udslettes af Pantebogen. Medundertegnede Poulina, Pedersine og Sidsel Christensen, meddele ved vore respektive Mænds Kvittering for de os ved den Kontracts 9 Post udlagte 50 kr. hver. Anders Pedersen.

October 1877. Ingeborg Poulsen.
Ole Christensen. Henrik Danielsen.

I 1881 sælger Christen Godtfred Ebbesen gården til svogeren Ole Christensen af Kirkegård i Madum som boede i Snogdal i Brøjning. Ved denne handel bliver gården delt, idet Christen G. Ebbesen beholder ca en trediedel af jorden, hvorpå han byggede sig en mindre ny ejendom. Det pågældende jordareal var ca på samme størrelse som det jordareal han tre år tidligere havde købt fra Vester Rejkjær. Den nye ejendom blev bygget ca 300 m østen for Øster Rejkjær og her boede Christen Ebbesen i ca 2 år, da han solgte den til Hans Nissen Schmidt fra Lindholm i Tim, og som tidligere nævnt flyttede til Sørvad i Vinding i året 1884.

Skjøde

Undertegnede Christian Godfred Ebbesen af Reikjær i Thim tilstår herved og vitterliggjør at have solgt og afhændet ligesom jeg herved sælger skjøder og aldeles overdrager til Ole Christensen af Snogdal i Brøjning den mig ifølge 2 skjøder tinglyste henholdsvis 2 Februar 1876 og 3 juli 1878 tilhørende Gård "Reikjær", matr. norden Åen i Thim Sogn, der nu efter at nævnte Parceller i henhold til Indenrigsministeriets Udskiftningsstilladelse af 30 August er fraskildt samme er skyldsat således

Matr. Nr 55 a for Hartkorn 1 Td 2 Skp. 1 Fdk 2 $\frac{1}{4}$ Alb	
Matr. Nr 54 b - - - 4 - 3 - 2 -	Gl.skat:
Matr. Nr 55 b - - - 1 - 3 $\frac{1}{2}$ -	22 kr 43 ø.
Matr. Nr 55 e - - - - - 2 -	17 ø.
Matr. Nr 95 y - - - - - 1 $\frac{1}{2}$ -	85 ø.
<hr/>	
Tilsammen Hartkorn 2 Td 1 skp. 1 Fdk. 2 $\frac{1}{4}$ Alb. Gl.skt. 23 kr 45 øre	

tilligemed den under Matr. Nr 55 a, 54 b, og 55 b hørende Andel i Fælleslodden Matr. Nr 118 til hvilken den tinglæste Adkomst dog kun rækker tilbage til 5 August 1874, samt Ejendommens Anpart Konge, Kirke, Korn og Kvægtiende, med hensyn til hvilken bemærkes at den tinglæste Adkomst til Matr. Nr. 54 b's Anpart i disse Tiender kun rækker tilbage til Aaret 1862, samt at Thim Sogns Kongetiende hæfter Legatgjæld 2000 kr. I Købet medfølger de på Ejendommen værende Bygninger og dises mur og nagelfaste , Kakkellovne og Komfur dog ikke herunder indbefattet.

Og da Kjøberen har Fyldetsgjort mig for den akkorderede Kjøbesum 14000 kroner, blandt andet skadesløs han overtager, forrenter eller indfrir sin part af Beløbet af den på min samlede Ejendom følgende 2 (Pantebreve) tinglæste henholdsvis 25 September 1878 og 15 Februar 1870 hvilende Pantegjæld til den Vest og Sønderjyske Kreditforening stor 11000 kr med solidarisk Ansvar, som Kreditforeningen måtte bevillige at forblive indestående i det herved Solgte, samt den part han forpligter sig til fremtidig at tilsvare og udrede 2/3 er to Tredie-

dole af den på det Solgte i forening med anden Ejendom ifølge Kontrakt tinglæst 19 April 1871 og pålignet Deklaration tinglæst 15. Oktober 1879 har leveret Aftægt m.m. til Ingeborg Poulsen, i hvilken Hensende bemærkes at de Pengesummer, der leveres daglig eller ugentlig, såsom Mælk, Brændevin og Smør i det hele leveres af Kjøberens i 2 uger ad gangen og af Sælgeren i 3die uge, hvorfor Kjøberens og efterkommende Ejere af det foran Solgte alene bekoster den i Kontrakten betegnede Vedligeholdelse af Aftægtsboligen, der som Folge heraf også ved Aftægtsfolkernes Død ham alene tilhøre, saa skal indbemeldte Gaard Matr. Nr. 55 a, 54 b, 55 b, 55 e og 95 y med Andel i Matr. 118 og Anpart Konge, Kirke, Korn og Kvægtiende, alt som foranført henstår tilhøre bemeldte Ole Christensen, som hans fuldkomne Ejendom med de samme Hørligheder og Rettigheder, Forpligtelser og Byrder, hvormed jeg hidtil ifølge foranførte mine Skjøder hidtil har været og bekræftet summen og forøvrigt under mit Hjemmelsansvar efter Loven.

Det bemærkes at Kjøberens og efterkommende Ejere at indbemeldte Matr. Nr. 55 b Norden Aaen Thim herved meddeles Ret til at tage Fornøden Vand til Engvanding fra Matr. 55 b fra den i min, Sælgerens Eng, Matr. 55 g Norden Aaen Thim værende Engvandingegrøft dog at Ejeren af Matr. 55 b selv bekoster Stemmeværkets Opførelse og Vedligeholdelse samt grøftens behørig Oprensning. Det er dog en selvfølge at den Kjøberens og efterkommende Ejere af Matr. 55 b herefter tilkommende Ret ikke er til Hinder for at jeg og efterkommende ejere af min tilbageværende Ejendom også benytter Vandet fra bemeldte Engvandingegrøft til vanding af den nordre Engstykke af Matr. 55 g, dog at jeg og efterkommende ejere af Matr. 55 g selvfølgelig i så fald også deltager i Stemmeværkets vedligeholdelse og grøftens oprensning. Så længe gårdmand Chr. Mikkelsen og efterkommende ejere af Matr. 54 a Norden Aaen Thim vil tillade at Vandet til engvanding fra den såkaldte Madum Aa eller Bæk, således som for tiden er tilfældet tages i Matr. 54 a og denne Vandledningsgrøft føres, den søndre grøft over Matr. 55 g har Køberens og efterkommende ejere af Matr. 55 b Ret til at benytte Vandet af benevnte vandledningsgrøft til Engvanding: Matr. 55 b i den fulde Tid således at han benytter Vandet 1 uge ad gangen og jeg og efterkommende ejere af Matr. 55 g den næste uge. Oprensningen og vedligeholdelse af grøfterne fra Aaen eller Bækken til Matr. 55 b bekostes af ejeren af Matr. 55 b og Matr. 55 g, hver med halvdelen.

Ejeren, fortiden Chr. Mikkelsen af Matr. 54 a Norden Aaen i Thim har Ret til Afbenyttelse af den nu alt i flere Aar bestående ny Engvej omtrent midt over Matr. 55 b, så at han selv vedligeholder samme og giver afkald på Afbenyttelsen af den på Matrikelkortet opførte, men nu nedlagte gamle Kjervej (divej?) der tidligere har gået over Matr. 55 b i søndre Ende.

Forøvrigt bemærkes at Kjøberen skal respektere den under 14 juli 1847 tinglæste Lejekontrakt, tilkjendt Knud Iversen Tranflod eller med Chr. Pedersen angående et stykke jord for Lejetid 199 Aar.

Det anslåede for Prsættetiende og smaaredsel til skolelæreren uddredes aarligt af Matr. 55 a med 2 skp. $2\frac{1}{4}$ fdk Rug - $\frac{1}{4}$ fdk Byg

-	55 b	-		$1\frac{3}{4}$	-	-	-	-
-	54 b	-	1	$1\frac{1}{2}$	-	-	$\frac{3}{4}$	-
-	55 e	-		$\frac{1}{4}$	-	-	-	-
-	95 y	-		$\frac{3}{4}$	-	-	-	-

Kort medfølger.

Til Bekræftelse med min Underskrift vidnefast med Tilføjende at den foranførte Andel $\frac{2}{3}$ Aftægt for 5 aar er Kapitaliseret til 1600 Kr., samt at på det Solgte i forening med anden Ejendom hæfter (Arvefordring), tinglæst 21 Marts 1877 der endnu er uudslettet for Arv 342 kr 85 $\frac{5}{7}$ øre til Niels Henrik Christiansen og for Arv 642 kr 85 $\frac{5}{7}$ øre Præstationer til Ane Cathrine Christiansen, hvilke personer, der ere udvandrede til Amerika og Australien imidlertid af mig have erholdt Fyldestgjørelse, og er jeg selvfølgelig ansvarlig for at nævnte Arvebeløb og pengesummer er Kjøberen uvedkommende, ikke skulde komme samme til tab eller skade.

Ringkøbing Den 21 Oktober 1881
Christian Ebbesen

Til Vitterlighed

Frøeding. Jennerhøj

Læst i Ulfborg Hind Herredsting den 26 Oktober 1881 og indført i Pantebogen Nr 26 Folie 427 + 29

C. Hviid.

Også aftægtsydelsen blev delt, idet en trediedel af den nu skal ydes af den ny ejendom.

Erklæring.

Den Aftægt som jeg ifølge Aftægtskontract af 14. april 1871 er tilkøbt og som hidtil er præsteret af Ejeren af Øster Røjkjær forhindrer jeg mig nu til herefter at modtage af Gårdens 2de Ejere således: Hovedparcellens Ejer Ole Christensen, hvis Ejendoms samlede Hartkorn udgjør 2 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. $2\frac{1}{4}$ Alb. svarer mig $\frac{2}{3}$ Dele, to Trediedele, af alle Naturalpræstationer, samt alt Husveje, og den anden Ejer Christian Ebbesen, hvis Ejendoms samlede Hartkorn udgjør 7 Skp. 0 Fdk. $2\frac{1}{4}$ Alb., svarer mig $\frac{1}{3}$, en Trediedel, af alle Naturalydelser. Begge skal yde alt i fuldkommen Overensstemmelse med Aftægtskontractens Ord og Aand, og samtykker jeg som Følge heraf i, at de respektive Ejendomme hæfter for den hver især påhvilede Andel af den hele Af-

tægt, altså: Ole Christensens Ejendom for 2/3 og Christian Ebbesen for 1/3 og ikke videre.

Dette til Bekræftelse med min Hånds Underskrift i Vidners Overværelse.

Øster Rejkjær i Thim, den 19^e Februar 1883
Ingeborg Poulsen.

Som Vidner: Jeppe Christensen. Thomas Thomasen.

Læst inden Ulfborg: Hind Herredsting den 7^e Marts 1883.
Lund.

Gebyr ialt 5 kr 50 øre.



Hans Nissen Schmidt fra Lindholm

Undertegnede Ingeborg Poulsen tillade herved, at Aftægtsyderen Hans Nissen Schmidt forud for den hans Ejendom Ma.Nr. 55 f,g,h, norden Aaen Thim, hvilende 1/3 Aftægt m.v. efter denne Kontract må optage så stort Kreditforeningslån som han kan erholde og derfor udstede Panteobligation, der således må tinglæses forud for denne min Aftægt uden Præjudice af denne.

Thim, den 29^e Marts 1884.

Ingeborg Poulsen, m.f.P.

Til Vitterlighed om rigtig Underskrift og lagttagelse ag D.L.
Knud Chr. Lauridsen. Jens Christensen.

Til sikkerhed for at den Ingeborg Poulsen ifølge foranstående Kontract med Påtegninger tilkommende 1/3 Aftagt af Ma. Nr. 55 f,g,h, prompte skal blive erlagt, underskrive vi undertegnede Proprietair N. Schmidt til Lindholm og Gårdmand Chr. Mikkelsen i Thim herved som Kautionistor og Selvskyldnere Een for Begge og Begge for Een denne Kontrakt.

Thim, den 29^e Marts 1884
N.H.Schmidt. C. Mikkelsen.

Læst inden Ulfborg-Hind Herredsting den 23de April 1884.
Lund.

Gebühr ialt 5 kr. 50 øre.

Undertegnede Ane Kirstine og Marie Christensen tidligere af Tim nu af Vinding meddeler herved Samtykke til, at Matr.Nr 55 c, norden Aaen, Thim Sogn, Hartk. 1 Fdk. 2 Alb. Glskat 43 Øre med Andel i Kongo- og Kirketiende må udgå af det os ifølge denne Kontract indrømmede Pant for os tillagte Præstationer.

Vinding, den April 1892.
Ane Marie Kristensen. Ane Kjerstine Christensen.

Læst den 4^e Maj 1892. Kontrakten samme Dag læst til Udslettelse for Ingeborg Poulsen efter forevist Dødsattest og for Søsteren Christiane Christensen efter forevist Vielsesattest. Gjælder således endnu formlvidt angår den de ugifte Søstre Kirstine og Marie i 7^e Post sidste stykke forbeholdte Ret til Tilhold ved Gården.

Gebühr 5 kr 30 øre

H.C. Cramer
cst.

Dødsattest.

Ministerialbogen for Thim Sogn udviser, at Ingeborg Poulsen, Enke efter Gårdaftægtsmand Chr. Pedersen af Øster Reikjær i Tim er afgået ved Døden den 26^e August 1890 (Atten Hundrede og Niti.)

Tim Præstegaard den 7^e Marts 1892
Søren Sandvad, Sognepræst
(L.S.)

Dødsattest.

Ministerialbogen for Thim Sogn udviser, at Christiane Christensen, Datter af afdøde Gårdmand Christen Pedersen af Reikjær i Thim er afgået ved Døden den 3die November 1873 (Atten Hundrede og Syvti Trø)

Thim den 8^e April 1892
Søren Sandvad (L.S.)

Det må vist have været en lidt broget tilværelse for den gamle Ingeborg Poulsen. Sønnen havde jo kun gården i 2 år, og det er jo sikkert ikke gået særlig godt i den tid. Herefter tre forskellige ejere de følgende 2-3 år, gårdens brand og genopbygning i 1875, dernæst svigersønnen med 3 halvvoxsne børn og sin gamle stedmor og endelig de sidste 10 år forskellige bestyrer og husbestyrerinder.

Som nævnt overtog Ole Christensen gården i 1881, nærmere betegnet den 26 oktober. Han var gift med Ingeborg Poulsens ældste datter, Sidsel, som var født i Rejkjær i Tim i 1834. De blev gift den 16 maj 1866

Hun døde den 2. maj 1905 og blev begravet den 7. maj. Hun ville gerne være flyttet til Rejkjær, da de havde købt den i 1881, men hun var på den anden side også ret fastgroet i Brejning.

Man holdt derfor bestyrer i Rejkjær de første 15 år. Een af de første bestyrer og vistnok også den der var der længst var Thomas Thomsen også kaldet Thomas Solso.

En Chr Bundgaard fra Bundgaard i Madum og som vistnok oprindelig stammede fra Pøhl i Brejning, skal også have været bestyrer.

Ole Christensens ældste søn Kristen kom til Rejkjær som bestyrer som ca 20-årig og var det vistnok fra 1887 og til ca 1891. Han er født i 1867 og blev gift med Dorthea 1892. Herefter var broderen Peder Christensen bestyrer en del år, muligvis fra 1892 til 1896. Samtidig var Ole og Sidsels ældste datter Ingeborg husholderske for sine brødre. Også Kristian (f.1880) og Niels (f.1878) var i kortere eller længere tid i Rejkjær.

Om Niels' tid i Rejkjær fortælles følgende:

Kristian kom først til Rejkjær i ca 11 års alderen d.v.s. 1891, han var der i 7 somre og et par vintre. Om sommeren gik han i Madum skole, bl. a. til lærer Søgaard, den senere folketingsmand.

Af folketællingslisten ses at Sine i 1890 også opholdt sig i Rejkjær, hun var dengang kun 13 år.

16 Apr.1896 blev Ingeborg Christensen gift med Peder Svendsen. Han var født 1. marts 1866 i Blåbjerghus i Vind som yngste søn af husmand Svend Kristian Svendsen og hustru Marie Svendsen. I 1890'erne var han kommet som tjenestekarl til Madum, først tjente han hos Mads Gades forældre og siden hos Strandbygaards i Vibholm. På samme tid kom Ingeborg en del på en nabogård, hos "de Opstrup-piger", - hendes storebror Kristen var desuden forlovet med een af dem, nem-



lig Dorthea og det er formentlig på denne måde og ad denne vej de unge har fået øje på hinanden.

De første 5 år i Rejkjær var som forpagter af gården, fra 1901 som ejer.

Skøde

Underskrevne Gaardejer Ole Christensen før af Tim, nu af Snogdal i Brejning, erkender herved, at jeg til min Svigersøn, Peder Svendsen af Tim har solgt og afhændet den mig ifølge Skøde læst 26. Oktober 1881 tilhørende Gaard "Rejkjær" i Tim nemlig

Matr. No 55 a	norden Aaen for Hartk.	1 Td	2 Skp.	1 Fdk	2½ Alb	
- - 54 b	ibd		o - 4 -	2 -	1½	- Glsk
- - 55 b	ibd		o - 1 -	3 -	½	- 21.83
- - 55 e	ibd		o - o -	o - 2 -		- 0,17
- - 95 c	ibd		o - o -	o - 1½		- 0,85

Hartkorn 2 Td 1 Skp. o Fdk. 1½ Alb 22,85

med den under Ejendommen hørende Andel i Fællesladden Matr. Nr 118 samt den solgte Ejendoms Andel i Sognets Konge og Kirketiende, paa-stående Bygninger og disses mur og nagelfaste Tilbehør, Besætning, Ind-og Udho, Avl, Godning og Ildbrændsel, Alt som det af Køberen er overtaget og tiltrådt.

Afhændelsen sker på følgende Vilkår:

1. Køberen overtager at Tilsvare og fra 11 Decb. 1902 at forrente den på Ejendommen hvilende Gæld til den vest og sønderjyske Kreditforening opr. 7200 kr, der, uden at Aflæsning er sket, er nedbragt til c. 5800 kr med statutmæssige Forpligtelser,
2. Køberen må udrede mulige forpligtelser efter Aftægtskontrakt til Ingeborg Poulsen læst 19 April 1871 af kapit. Værdi 50 kr.
3. Køberen har berigtiget Restkøbesummen 10.000 kr.
4. Køberen, der for nogen Tid siden har overtaget Ejendommen, udreder Skatter og Afgifter, der opkræves af samme.
5. Jeg forbeholder mig forbeholder mig for min og min Hustru Sidsel Christensen's Livstid fri Brug og Afbenyttelse af den i Gårdens Stuehus værende Aftægtslejlighed, som for Tiden benyttes til Skole, med Ret for os til at tage tilhuse hos os hvem vi måtte ønske. Til Lejligheden hører fælles Indgang gennem Gadedør og Gang. Vi forbeholder os derhos Ret til Adgang og Afbenyttelse af Gaardens Brønd med Redskaber Latrin samt Ret til at lægge Aske og Affald på Møddingen og til frit at færdes på Gårdens Jorder og i dens Bygninger. Når vi bebor Aftægtslejligheden, skal Gårdens Ejer årlig levere os i hver August Måned 2 Traver Lyng og 6 Læs Klyne a 1500 Klyne pr Læs frit hjemkørt og i god og tør Tilstand indsat i Hus på et for os bekvemt Sted i Gårdens Bygninger. Vi forbeholder os derhos til Have ligeledes på Livstid et Jordstykke på 2 Skjæp. Land af Gårdens Jorder beliggende umiddelbart ind til (Nord ind til) Stuehuset, således som jeg selv afsætter Jordstykket i Marken, den dertil fornødne Godning er jeg berettiget til

årligt at tage af Gårdens Mødding; jeg holder selv Jordstykket heget. I den Tid vi eller den Længstlevende af os bebor Aftægtslejligheden og de anførte Præstationer ydes os - hvorved bemærkes, at de kun ydes når vi bor i Aftægtslejligheden - betaler vi for de anførte Præstationer et årligt Vederlag til Gårdens Ejer af 40 Kr, der erlægges med 20 Kr i hver 11 juni og 11 decbr. Terminer. Gårdens Ejer skal når vi bebor Aftægtsboligen, være pligtig på vort Forlangende at levere os den til vor Husholdning fornødne nymalkede Mælk til en Pris af 8 Øre pr Pot og vort Forbrug af Smør til Dagens Pris, og han skal uden vederlag befordre os, når vi forlanger, med Heste og Vogn til og fra Kirke. For de i denne Post nævnte Præstationer, hvis kapitaliserede Værdi ikke overstiger 25 Kr, betinger jeg mig panteret i den solgte Ejendom næstefter den anførte Kreditforeningsgæld. Hæftelsen efter denne Post kan udslettes af Pantebogen efter Forevisning af Dødsattest for mig og min Hustru Sidsel Christensen.

Da jeg herved er fyldestgjort for Overdragelsen, så sælger, skøder og endelig overdrager jeg herved til Køberen Peder Svendsen den førnævnte Ejendom, der skal tilhøre ham med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed jeg har ejet den ifølge mit Ovennævnte Skøde, der er Køberen bekendt, og under mit Hjemmelsansvar efter Loven.

Køberen er bekendt med og skal respektere at der på Tim Sogns Kongetiender hæfter Legatgjæld 2000 Kr, at den tinglæste Adkomst til Andel i Matr. No 118 kun går til 1874, og til Tiendeparterne for Matr. No 54 b og 95 c kun til henholdsvis 1862 og 1848.

at der d. 14 Juli 1847 er læst Lejekontrakt til Knud Iversen på et Jordstykke l 199 Aar.

at der 11 April 1877 er læst Lejekontrakt til J.J. Middelsen på et Stk Jord fra Matr. No 95 b m.v.

at lejeren af Matr. No 54 a har Ret til Afbenyttelse af en Engvej over Matr. No 55 b iflg. Skøde læst 16 okt. 1881.

Den Ejendommen tilkommende Ret til fra Matr. No 55 b at tage Vand til Engvand fra Vandingsgrøften i Matr. No 55 g medfølger i Overdragelsen i Overensstemmelse med mit Skøde, om denne Ret har ingen Note-ning fundet Sted.

Det bemærkes at Matr. No 54 b og 55 a er udstykket ved Resolution af 17 Decbr. 1899 og at der af Matr. No 54 b svares i Tiendeverdrag 1 Skp. 1/4 Fdk. Rug i Præstation og 3/4 Fdk. Byg i Småredsel til Dognen

Værdien af den solgte Ejendom angives i Handel og Vandel at være 10000 Kr, nemlig 10.000 Kr for den faste Ejendom og 6000 Kr for medfulgt Løsøre.

Jeg Peder Svendsen tiltræder dette Skøde særlig af Hensyn til den af Køberen i Post 5 betingede Panteret, som jeg herved indrømmer.

Til Bekræftelse med vore Underskrifter vidnefast.

Brejning og Tim den 11 April 1903	
Som Køber	Som Sælger
Peder Svendsen	Ole Christensen

Til Vitterlighed
Mikkel Reikjær. Hans Schmidt.

Skrivelse af 17 Januar 1899 fra Landbrugsministeriet er fornævnte Matr.
Nr af Thim Sogn, Norden Aaen, som stod for:

Hartkorn					Gammelskat
Matr. Nr 54 b	-	Td 4	Skp 3	Fdk. 2	Alb 22 kr 83 Øre
55 a	1	2	1	2 $\frac{1}{4}$	herunder hører
					matr. 55 b samt Andel i
					Matr. Nr 118

på Grund af Jords Afgivelse til Jernbanen kommet til at stå for

Ringkøbing Amt den 15 April 1903					Gammelskat
Matr Nr 54 b	-	4	2	1 $\frac{1}{4}$	21 kr 83 øre
Matr Nr 55 a	1	2	1	2 $\frac{1}{4}$	

Ringkøbing Amt den 15 April 1903

Feddersen

Undertegnede samtykker i, at en til Statsbanerne fra Ejendommen
Matr.Nr 54 b af Norden Aaen By, Thim Sogn, i Menhold til Lov Nr 57 af
12 April 1889 eksproprieret 2060 m² stor Parcel udgår af det nærvæ-
rende Skøde givne Pant.

Brejning, den 28 December 1920

Ole Christensen

I Menhold til hoslagte Dødsattest bedes Aftægten endvidere udslettet
for Sidsel Christensens Vedkommende.

Ingeborg med
børnene, Marie
Ole, Sidsel,
Svend, Signe
og Martha.



Det skulle dog blive en trang og svær tid for de unge, omtrent
på samme tid som de overtog gården begyndte Peder at blive syg, det
var tuberculose i det ene ben. Han døde den 26 september 1906 og In-
geborg stod tilbage med 6 børn, hvoraf den ældste var bare ni år.

Trods trange tider og små kår førte Ingeborg gården videre, først
med fremmed hjælp, senere med børnenes hjælp. Der var vekslende besty-
rer, hvoraf særlig Niels Oksbjerg var ualmindelig dygtig og afholdt.

Den ældste søn blev bestyrer da han var knap 18 år og var det i ca 10-11 år afbrudt af korte perioder.

Ingeborg ejede gården til 1. okt. 1929 da hun overdrog den til sønnen Ole Snogdal Svendsen, som var den ældste af flokken. Han var ejer af Rejkjær i nøjagtig 35 år, nemlig til 1. okt. 1964, da han overdrager gården til sin søster Signes søn, Peder Jørgensen, der således er 6. generation i slægten der ejer gården.

Skøde

Underskrevne Enke Ingeborg Svendsen f. Christensen af Tim sælger skøder og endelig overdrager herved til medunderskrevne

Ole Snogdahl Svendsen, Tim,

den mig i Følge tinglyst Adkomst tilhørende Ejendom, der er matrikuleret og skyldsats således:

Matr. Nr 55 a,	norden Aaen,	Tim for Hartkorn 1 Td.2 Skp. 1 Fdk 2 $\frac{1}{4}$ Alb
- - 54 b,	- - - - -	o - 4 - 1 - 1 $\frac{3}{4}$ -
- - 55 b,	- - - - -	o - 1 - 3 - 1 $\frac{1}{2}$ -
- - 55 c,	- - - - -	o - o - o - 2 -
- - 95 c,	- - - - -	o - o - o - 1 $\frac{1}{2}$ -

med påstående Bygninger, mur- og nagelfast Tilbehør, derunder Kakkellovne, Komfur, indmuret Kedel, Brandredskaber, Ildebrændsel og Gødning, Redskaber og Maskiner af enhver Art, Avl og Afgrøde, på Mark og i Hus, Mejeriinventar, Vogne og Seletøjer, Folkesenge med Tilbehør, Besætning bestående af 3 Heste, 10 Malkekøer, 17 Ungkreaturer, 5 Grisesøer, 15 Svin og Grise, ca 60 Høns og overhovedet al til Ejendommen hørende Udbo og alt som det er og forefindes og som Køberen har overtaget det.

Matr. Nr 55 a, 54 b, og 55 b, udgør en samlet Ejendom.

Overtagelsen er sket og henligger det solgte for Køberens Regning og Risiko i enhver henseende med Ret til i Tilfælde af Ildsvåde at have det solgtes Assurancesummer til anordningsmæssig Anvendelse.

Køberen betaler fra og med i Dag gående Skatter og Afgifter af Ejendommen samt hæver alle fra og med i Dag gående Indtægter af Ejendommen. Købesummen er fastsat til 35.000 Kr., skriver tretifem Tusinde Kroner, der er berigtiget på følgende Måde:

1. Køberen overtager eller indfrier til fra 11/6-29 det i Ejendommen til Vest- og Sønderjysk Kreditforening indestående Lån på oprindelig 6.900 Kr., nu nedbragt til 500 Kr oo øre, hvilket ikke fremgår af Tingbogen.
2. overtager eller indfrier til fra 11/6 29 at forrente og afdrage det i Ejendommen til V-ogS- Kreditforening indestående Lån på 24.000 Kr til 5% årlig rente.
3. overtager eller indfrier til fremtidig at forrente og afdrage det indestående Lån til Hovergaard Mergelselskab indestående Lån på oprindelig 1.720 Kr, nu nedbragt til 1.500 Kr hvilket ikke fremgår af Tingbogen.
4. og har betalt kontant 8.000 Kr.
5. samt har udstedt Pantebrev for 1000 Kr. Ialt: 35.000 Kr oo Øre.

Køberen overtager og indtræder i Sælgerindens Rettigheder og Forpligtelser i Andelsmejeri, Mergelselskab og Hesteavlssforening og hævver fremtidig Overskud.

Omkostningerne ved nærværende Skøde betales med Halvdelen af hver af Parterne.

Af Hensyn til Stempleet srklærer Parterne på Tro og Love, at af Købesummen falder 25.000 Kr på fast Ejendom og Resten på Løsøret.

Køberen respekterer, at der påhviler det solgte Lejekontrakt til Knud Iversen, l. 14/7 1847 i 199 Aar, de til J.J. Middelsen l.11/4 1877 på Jord af 95 b, at Ejeren af Matr. Nr 54 a, har Ret til Afbenyttelse af en Engvej over Matr. Nr 55 b, l. 16/10 1881, og at der er læst Dekl. med Statsbanerne om Planlægning og Expropriation.

Da Køberen har opfyldt foranstående Betingelser, så skal den fornavnte Ejendom følge og tilhøre ham som hans lovlige og retmæssige Ejendom, fri for Forhæftelser af anden Art end ovenfor nævnt, og under Sælgerindens Hjemmelspligt efter Loven

Til Bekræftelse med vore Underskrifter.

Ulfborg den 1. Oktober 1929.

Som Sælgerinde:
Ingeborg Svendsen

Som Køber
Ole Snogdal Svendsen



Ingeborg flyttede til Ulfborg stationsby i et nybygget hus, skråt overfor kirken. Her boede hun til 1944 da hun solgte huset og flyttede til en datter i Vesterbæk i Brejning, hvor hun levede til hun i 1952 flyttede ind på De gamles Hjem i Spjald. Hun døde 7 dec. 1966 i en alder af 96 år. Hun var legemligt rask til det sidste og kunne måske være blevet 100 år, hvis ikke et lårhalsbrud havde lænket hende til sengen. Hun døde efter et forholdsvis kort sygeophold på Ringkøbing sygehus.

FOLKETÆLLINGSUDSKRIFTER FOR, Ø.REJKJÆR, TIM SOGN, HIND
HERRED, RINGKØBING AMT. Matrkl.nr. 54. mfl.

Udarbejdet af H. Jeppesen i maj 1961.

1787	Øster Rejkjær	
	Christen Jensen	40 år enkemend e. l. ægteskab, boelsmd.
	Jens Christensen	15 - ugift søn.
	Maren Christensdatter	27 - - datter.
	Kirsten Christensdatter	8 - - datter.
1801	ØSTER REJKJÆR	
	Peder Nielsen	38 - gift l. gang, gårdmd.
	Sidsel Pedersdatter	38 - gift 2. gang, hans kone.
	Niels Pedersen	8 - søn
	Johanne Pedersdatter	6 - datter
	Christiane Pedersdatter	9 - datter
	Kirsten Pedersdatter	4 - datter
	Peder Pedersen	1 - søn
1834	ØSTER REJKJÆR	
	Christen Pedersen	30 år gårdmand
	Ingeborg Poulsdatter	24 - hans kone
	Sidsel Christensdatter	1 - datter
	Peder Nielsen	71 - mandens fader
	Sidsel Pedersdatter	70 - mandens moder, 1 tjenestepige
1845	ØSTER REJKJÆR	
	Christen Pedersen	41 år gårdejer f. i Tim
	Ingeborg Poulsdatter	36 - hans kone f. i Madum
	Persine Pedersdatter	10 - datter f. i Tim
	Ane Marie Christensen	7 - datter f. i Tim
	Ane Kirstine Christensen	6 - datter f. i Tim
	Pouline Christensen	3 - datter f. i Tim, 3 tjenestefolk
1855	ØSTER REJKJÆR	
	Christen Pedersen	50 - gårdman f. i Tim
	Ingeborg Poulsdatter	45 - hans kone f. i. Madum
	Sidsel Christensen	21 - datter f. i Tim
	Ane Kirstine Christensen	16 - datter f. i Tim
	Pouline Christensen	14 - datter f. i Tim
	Niels Christensen	9 - søn f. i Tim
	Christiane Christensen	6 - datter f. i Tim
	Sidsel Pedersdatter	92 enke, mandens moder, 1 tjenestkrl.
1870	ØSTER REJKJÆR	
	Ingeborg Poulsen	59 enke e. gårdejer
	Anne Marie Christensen	31 datter, ugift
	Anne Kirstine Christensen	30 datter ugift
	Christiane Christensen	21 datter ugift
	Niels Christensen	23 søn ugift
	Christen Christensen	17 søn ugift

- 1880 ØSTER REJKJÆR
 Christian Gotfred Ebbesen 51 - gårdejer, f. i Holstebro
 Ane Kirstine Christensen 41 - hans kone f. i Tim
 Jens Chr. Hvirgel Christiansen 16 - søn f. i Vildbjerg
 Ane Christiansen 24 - datter f. i Vildbjerg
 Ane Kathrine Christiansen 18 - datter f. i Vildbjerg
 Ane Christensen 91 - enke, mandens stedmor, f. i Hjerm
 Ingeborg Poulsen 69 - Enke, aftægtskone
- 1890 ØSTER REJKJÆR
 Ingeborg Poulsen 79 - aftægtsenke f. i Madum
 Christen Christensen 23 - gårdbestyrer, ugift
 f. i Brejning
 Ingeborg Christensen 19 - husholderske f. i Brejning
 Pedersine Christensen 13 - søster ugift f. i Brejning
- 1901 ØSTER REJKJÆR
 Pøder Svendsen f. 1.3.1868 i Vind, gårdejer
 Ingeborg Svendsen f. 26.7.1870 i Brejning, hans kone
 Ole Snogdal Svendsen f. 10.1.1897 i Tim, søn, ugift.
 Marie Svendsen f. 29.3.1899 i Tim, datter, ugift
 Sine Svendsen f. 6.5.1900 i Tim datter
- 1011 ØSTER REJKJÆR
 Ingeborg Svendsen f. 26.7.1870 i Brejning, enke,
 Ole Svendsen f. 10.1.1897 i Tim, søn
 Sidæl Svendsen f. 3.1.1898 i Tim, datter
 Marie Svendsen f. 29.3.1899 i Tim, datter
 Signe Svendsen f. 6.5.1900 i Tim, datter
 Svønd Svendsen f. 30.12.1902 i Tim, søn.



af 11, 20

vejene

Paa hele den tre mile lange tur fra Ringkøbing har det for forrige tiders vejfarende ikke ved vintertide været let at finde vej i dette flade og øde terræn, kun få fremtrædende punkter fandtes der at tage varsel af. Fra omkring 1700 tallet var der milepælene, som nu alle er forsvundne. Om der har stået andre jordfaste sten som ved flere af storruterne, vides ikke, i så fald er de nu borte. På Viden-skabernes Selskabs Kort af 1803 er indtegnet milepæle, hvor de på det tidspunkt fandtes. Siden da er mange forsvundet på store strækninger, til tider vel byttet om.

Forbindelsen mellem Tim og Ulfborg foregik i hine tider ad to veje, dels ad den såkaldte kongevej forbi Timgaard og Tim Kirke over Husmølle Bro (som er det gamle overfartssted over sogneskellet Madum å) videre gennem Madum plantages mægtige sande, mod gårdene Bjerg og Nygård og videre efter Ulkjær, idet den skærer et lille sydøstligt hjørne af Staby sogn. Syd for den lille gård Knudstrup



Martha flytter køerne ved den af-lagte Kongevej syd for Knudstrup.

forener den gamle vej sig med kongevejen af 1783. Sidstnævnte vej af 1783 er den anden af de to veje mellem Tim og Ulfborg. Den udgår ca fra vejkrydset nord for Toftborg, hvortil den er kommet fra Ringkøbing over Høbro Bæk. Ved det trebundne sogneskel, hvor Hee, Thorsted og Tim sogne mødes førte dengang i nærheden af ejendommen Rytterborg

en smuk, stensat bro over Høbro Bæk. Gennem heder og kytter snegler vejen sig nu videre i forrevet og sandstormhærgtet tilstand frem mod Toftborg (Togballehus), en enligtliggende ejendom, som i forrige tider levede af skænkeri for de farende. Betaling for nytte genstande afkrævedes ikke, men på bilæggen stod en gammel høj hat til at kaste skillingerne i efter behag og skik. Den forlængst døde lille smugkros bygning gik op i luer 1935. Det ovenfor nævnte vejkryds ca 200 m. nord for Toftborg er et historisk set ret berømt vejkryds, idet Kongevejen her delte sig i to dele, den rigtig gamle kongevej der svinger skarpt i vest og som nævnt går forbi Timgaard, og dens arvtager fra 1783, der forsætter lige ud, forbi Ø. Tim Mølle. Herom fortæller Birkeskriveren på Timgaard, P.M. Nørdskov i 1787 bl.a.:" - - nu passere de fleste Rejsende forbi Tim Mølle paa den i Aaret 1783 efter Amtmanden Hr. Etatsraad Hansens Foranstaltning fuldfærdigede nye Landevej der bestaaer af en jævn og lige Vase med fornødne Broer, og er et Anlæg, der ikke nok kan prises af den Vandringsmand, der tænker tilbage på det lange og trange Omsvøb han forhen maatte gjøre, og den Fare han om Vinteren saae sig underkastet ved Bækkenes og Moradsernes halsbrækkende Overfart.

Af de ved Vejanlægget byggede tre skønne stensatte Broer over Mølleaaen er nu kun een tilbage. Denne efter Datidens Forhold højt lovpriste Vase fik kun en Levetid på ca 70 aar idet den afløstes af den nuværende Landevej. Ikke desto mindre har den dog været Genstand for Kongefærd, i hvert fald har Frederik den sjette, Christian den ottende og måske også Frederik den syvende benyttet denne færdselsåre. Om Chr. den ottendes forbirejse i juli 1842 hedder det:" Ved Tim Mølle havde madam Lind oprejst en smuk æresport. Ved omkiftningsstedet ovenfor Tim Mølle havde en del mennesker forsamlet sig for at se deres Konge og stode beskedne på den anden Side af Vejgrøften, men Hs. Majestæt kaldte Folket over til sin Vogn og talde venligt med dem.

Vest for vogterhuset 88. ude ved hovedvejen, finder vi "Gammel kro", hvis privilegium, som skrev sig fra 1855, flyttedes til Tim Kro, da stationsbyen opstod.

Lidt nord for møllen drejer vejen i en bue vestpå, krydser banelinien og drejer mod nord ved vogterhuset. For en hel del år tilbage lå noget længere fremme herfra en liden







hytte, hvor den i Carit Etlars fortælling "Madsalune" så omtalte Kirsten Ryle skal have boet.

Omtrent midt i den store Hede, som strækker sig fra Thimgaard op igennem Ulvborg Herred, ligger et enligt og næsten faldefærdigt Hus, opført af Bindingsværk og ubrændte Sten og tækket med Lyng og Rør. I dette Hus boede en gammel Kone, som i sin Ungdom havde draget omkring i Landet med Taterfolkene, og hvis Navn var Kirsten Ryle. Grevinden paa Thimgaard havde foræret hende Stedet og den lille Jordlod, som hørte til det. I Begyndelsen gaves der enkelte i Søgnet, som ytrede, at hun havde modtaget denne Gunst af Herskabet for en tidligere udvist Tjeneste, hvis Natur man imidlertid var uenig om, og da Kirsten selv ingen Sinde udlod sig derom, men altid omtalte Grevinden med Taknemmelighed, døde Rygtet omsider bort; man lod Konen leve i Fred, især da hun og hendes voksne Datter førte et stille og roligt Liv, uden at holde Samkvem med de den Gang saa talrigt omvandrende Natmændsfolk, og forskaffede sig sit Ophold ved at gaa omkring som Postbud fra Ringkøbing til de nærmeste Byer

Med enkelte små drejninger i nordlig retning og i forladt og simpel forfatning krydser vejen den nuværende hovedvej ca ved Jørgen Klausens' ejendom og går videre gennem heden og vesten om den nuværende Camping-plads. Her krydsedes den af vejen mellem Rejkjær-gårdene og Riskjær. Efter at have forceret Madum å går den vest om Østerbyes indtil den i udkanten af Ulvborg mødes med den gamle Kongevej syd for ejendommen Knudstrup som ejes af Martha og Bøje Bøjesen.



Kort over den "gamle" Rejkjær-vej, som løb norden for Rejkjær-gårdene.

-  Kongevejen af 1783
-  Den "gamle" Rejkjær-vej
-  Aaen
-  Rejkjær-skel. (Den daværende Ø. Rejkjær)
-  Rejkjær-mark. (Søndermarken kom først til i 1878.)

Kongevasen fortsætter øst om Knudstrup, langs den vestlige side af Ulkjær Kirkegaard og videre vest om kirken. Vejen er nu hovedsagelig bebygget. Den krydsede Stabyvejen, hvor nu købmand Aastrup bor, og derpå hovedvejen ved det sted, syd for apoteket, hvor den gamle kgl. privil. Kro, Ulkjærgaard, lå, indtil den ny landevej tog magten.

I Ringkøbing Amts Dagblad for den 20. december 1860 stod der at læse om Rejkjærvejen:

For 100 aar siden — 1860

Ringkøbing, 20. december (indsendt): Staten har aldrig gjort en bedre anvendelse af sine midler, end da den benyttede disse til anlæggelse af nye og bedre landeveje. Men endnu er der meget tilbage at snakke, al den stund, man endnu finder veje, som hvilke man kan sige, at de ikke i Christian III's tid kunne være slettere.

En af disse dårlige veje er at finde syd for Østerby i Madum, hvor den stikker fra landevejen i øst forbi Riskjær i Thim og øster paa til Jørgen Kjær i Thorsted og end-

nu videre i øst: Gud ved, hvor den ender. Jeg ved det ikke. Derimod ved jeg, at der foruden al anden færdsel aarlig skal slæbes flere hundrede læs brændsel, baade lyng og klyne, ad den til vestlige sogne. Jeg har med mange andre gjort den sørgelige erfaring, at man ikke kan hente et læs brænde, inden man maa omkring i søgnet til Per og Poul for at formaa dem til at følge med.

Man maa i fornødent fald have en samlet styrke ved haanden for at bære vognen over de bundløse steder og forebygge, at man skulle komme til forkortelse paa liv eller lemmer.

E. A.

Ja, sådan stod der at læse dengang. Idag er Rejkjær-vejen jo væsentlig bedre, selvom det stadigvæk er grusvej.

Forøvrigt er det slet ikke den samme vej, idet vejen dengang gik en del mere nordlig. Vi kan endnu idag hist og her se spor af den. Syd for Østergaard, Ingvard Rejkjær's gård, er vejen sandsynligvis den oprindelige. Ca 200 meter vest for Ingvards gård, svinger den nuværende vej mod syd og følger nordskellet af Rejkjær Sande Plantage. Den gamle vej fortsatte derimod videre mod vest, langs en grøft, ca 100 m. nord for Peder Schmiths ejendom, videre vestpå langs nordenden af Ø. Rejkjær's have (nuværende V. Rejkjær). Ca 100 m længere vestpå krydser den en gammel engvej, efter nogle få meter forinden at have drejet lidt af mod syd-sydvest. Omkring den nuværende banelinie svinger den i nord-nordvestlig retning og samtidig går der en vej fra mod syd til den nuværende V. Rejkjær. I sit videre forløb mod vest, slår vejen flere mindre og et enkelt større sving alt afhængig af terrænets forhold, og vest for den nuværende campingplads krydser den kongevejen af 1783 og går nu nogenlunde direkte mod Riskjær.



Det kunne jo være interessant at vide hvorledes bygningerne i den gamle gård har set ud, men der findes desværre vist intet herom. Dog ved vi lidt om hvordan det i 1700-og 1800 tallet var skik og brug at bygge på disse kanter af landet. Herom skriver nemlig Nødskov i 1787:

Det er her, ligesom overalt hos Bondestanden, en besynderlig almindelig Skik at vende Vindverne mod Syden, hvorved Indbyggerne om Sommeren plages af en heed Qualme, som Solens gjennemkastede Straaler medføre og foraarsaget en raadelig stinkende og usund Luft i Værelserne, som er udstaaelig for Fremmede, allerhelst Beboerne selv forøge den, idet de omhyggeligen vogte sig for at oplukke et Vindve eller en Dør, som var saare tjenligt.

Det stemmer også godt overens med at salshuset (stuehuset) før branden i 1875 skal have ligget mod syd. Fuldmægtig Chr. Christensen Rejkjær, som er født i 1871, har flere gange berettet om at han var født på det sted, hvor nu møddingen ligger. I begyndelsen af dette århundrede, stod der ved ladens sydgavl et hyldetræ, som skal have stået ved det gamle stuehus'østgavl.

Om selve indretningen af salshusene på daværende tidspunkt skriver Nødskov videre:

I Henseende til Bygningsmaaden, bruges her samme Indretning som andensteds i Egnen, neml: at Indgangen falder igiennem Kjøkkenet, foruden hvilket Værelserne bestaae af en Stue med Skab=Senge i, samt et spisekammer som man kalder Kjelder. De Formuende beflitte sig desuden paa en Storstue med en Stolpe-eller Panel Seng til fremmede Gjæster. Husene, som ere af Tømmer og Leer, holdes vel vedlige med aarlig Kalkning og Tags Oplæggelse, og Bygningen her i Egnen er langt bedre end Øster i Jylland eller i Sjælland.



Det nuværende stuehus, som er bygget ca 1875, ligger mod vest, parallelt med banen. Grunden hertil kan meget vel tænkes at være at banen, den nye vestjyske længdebane, blev indviet og åbnet samme år. Det var jo så nyt og så spændende altsammen, og man har vel følt, at man ligesom var lidt mere i kontakt med omverdenen, når man kunne følge togenes kørsel fra stuehusets vinduer. Ofte blev togtiderne ligefrem et vigtigt begreb, en uundværlig del i gårdens dagligdag - køerne skulle flyttes ved de og de togtider, og man gik fra marken når første eller andet aftentog var passeret.

Det nye stuehus havde en længde af 44 alen, eller 22 fag, en ret anelig længde (44 alen er ca 28 m) synes vi idag, men stuehuset skulle jo også rumme aftægtslejlighed til Ingeborg Poulsen. Murene var iøvrigt overalt meget dårlige, vistnok på grund af for ringe mørtel, for megen sand og for lidt kalk.

Indretningen af stuehuset fra 1875 fremgår af skitsen, som er udarbejdet efter en skitse af Ole Svendsen. Indgangen til det meget store bryggers var i stuehusets østside, meget tæt på sydgavlen, idet kostaldens sydfacade ikke lå i linie med stuehusets sydgavl, men var forskudt vel et par alen i nord, så der lige kunne være en dør her. Overfor bryggersindgangen var den store bagerovn. Fra bryggerset var der indgang til køkkenet og derfra til barneværelse og videre til soveværelset, som lå op ad ovnen. Nord for køkkenet spisekammer og kælder. Midt i stuehuset med indgang gennem vestfacaden var forgangen med en stue til begge sider. Fra den nordre stue var der adgang til et gæsteværelse som vendte ud mod gården, samt en dør ad hvilken man kunne komme til aftægtslejligheden. Denne bestod af stue, soveværelse, køkken, tørverum og gang. Mellem gæsteværelset og tørverummet var et kammer, sandsynligvis karlekammer, med udvendig adgang.

Spisekammeret, eller kælderen var de første mange år kun en fordybning (vel 1-1½ m) i jorden og som følge deraf meget højt til loftet. Først senere blev der lagt "loft" over og rummet derved delt i et øverste spisekammer og et nederste kelder.



Senere, muligvis omkring 1907 blev stuehuset pudset udvendigt og kalket hvidt. I 1912 blev der bygget ny kostald, som iøvrigt står den dag idag. Den nye kostald var noget bredere end den gamle, hvorved sydmuren kom i flugt med syd gavlen på stuehuset.

Fra dette tidspunkt findes et billede af Vester Rejkjær, en tegning, meget stilistisk og friseret. Af den fremgår det at bryggersdøren nu er kommet om i sydgavlen af stuehuset. Der er 12 vinduer mod vest med gangdøren ca midt i.

Laden som ligger mod øst er meget gammelt. Det står idag næsten som da det blev bygget for nu snart 100 år siden. Det er meget solidt bygget og tømmeret er endnu meget frisk. Der har været ændret lidt på ladens indre, idet der i den sydligste ende i forlængelse af kostalden i sin tid har været fôrøsti og senere hestestald og hønsehus, men bortset fra dette er laden uberørt.

Efter Ingeborg Poulsens død i 1890 var der ikke mere brug for aftægtslejlighed og denne blev da senere, antagelig omkring 1894. eller 1895. omdannet til skolestue og blev



Fra sommerødet i 1946



Partier fra "Bakkerne"

INGEBORGS SLÆGT

SIDSEL PEDERSDATTER. Stammoder til nuværende ejer af Rejkjær. Født i Madumbaard som datter af gårdmand Peder Andersen og hustru Kirsten Christensdatter. Døbt i Madum kirke 26 juni 1763. Gift 1. gang med gårdmand Christen Jensen til Ø. Rejkjær 9. nov. 1788 i Madum kirke. Han døde 46 år gammel i 1791. Gift 2. gang 13. nov. 1791 i Madum kirke med ungarl Peder Nielsen født i Skiden-Sig i 1763. Død 17. marts 1856 93 år gammel og blev begravet i Tim den 24. marts 1856.

+++†+++
+

PEDER NIELSEN. Stamfader til nuværende ejer af Rejkjær. Født i Skiden-Sig og døbt i Tim 20. febr. 1763. Søn af gårdmand Niels Pedersen og hustru. Gift 13. nov. 1791 med enke Sidsel Pedersdatter til Ø. Rejkjær. 3 sønner og 3 døtre. Død i Ø. Rejkjær 6. jan. 1839, 75 år gammel og begravet i Tim 17. jan. 1839.

+++†+++
+

CHRISTEN PEDERSEN. Født i Ø. Rejkjær 14 okt. 1804 og døbt i Tim 2 dec. 1804. Søn af gårdmand Peder Nielsen og hustru Sidsel Pedersdatter. Overtager fæstet efter faderen 1832. Hans dåb fandt sted 2 dec. 1804, Anders Bjerrums kone bar ham og faddere var Espen Halkiær i Stadil, Anders Bjerrum, Christen Feld og Chr Rejkjær's Kone Trine i Bjerrum. Gift 1832 den 25 nov. i Madum med Ingeborg Poulsdatter. 7 børn i ægteskabet. Død 59 år gammel den 7 april 1863 og begravet i Tim 16 april s.a.

+++†+++
+

INGEBORG POULSDATTER. (gift Pedersen)

Født i Poulsgaard og døbt i Madum kirke 17 juni 1810 som datter af gårdmand Poul Pedersen af Poulsgaard og hustru Ane Marie Andersdatter.

Hendes dåb fandt sted 17 juni 1810 og faddere var Anders Pedersen i Feld, Jacob Gade og Anne Gade.

Gift 25 nov. 1832 med gårdmand Chr. Pedersen af Rejkjær. Forlovere ved vielsen var gårdmand Peder Nielsen i Rejkjær og gårdmand Niels Pedersen af Poulsgaard. 7 børn i ægteskabet.

Død 26 aug. 1890, 80 år gammel og begravet i Tim 31 aug. 1890.

+++⁺+++

SIDSEL CHRISTENSEN. (gift Kristensen)

Født i Ø. Rejkjær i Tim 1 juli 1833. Hendes dåb fandt sted den 7 juli 1833 og faddere var gårdkone Johanne Jensdatter af Rejkjær og Kristiane Kirkehus, gårdmand Mikkel Rejkjær. Ungkarl Anders Poulsen af Madum samt Mads Pedersen af Rejkjær. Hun var ældste datter af Christen Pedersen og hustru Ingeborg Poulsdatter.

Gift 16 maj 1866 i Tim kirke med Ole Kristensen af Kirkegaard i Madum. Forlovere ved vielsen var gårdmand Chr. Olesen af Madum og gårdmand Niels Pedersen af Poulsgaard i Madum sogn. 7 børn i ægteskabet.

Død 2 maj 1905 i Snogdal og begravet 7 maj 1905.

+++⁺+++

OLE KRISTENSEN. (kaldet Ole Snogdal)

Født den 5 marts 1835 i Madum Kirkegaard, Madum sogn. Søn af Christen Olesen (der var født i Nissum ca 1799 som søn af Ole Christensen Smed og Dorthe Poulsdatter) og hustru Kirsten Olufsdatter (der var født 1806 i Alrum, Stadil)



Ole Kristensen, kaldet Ole Snogdal.

Der var 4 børn og Ole var den ældste. Faderen, Chr Olesen døde den 10 april 1879 i Madum Kirkegaard og moderen, Kirsten Olufsdatter døde 29 april 1892, ligeledes i Madum Kirkegaard.

Ole Kristensen blev døbt den 16 april 1835 og faddere var pigen Johanne Marie Olesdatter fra Husby, Rasmus Kirkehus' kone, Niels Bemborg i Staby og Niels Poulsgaard.

Han blev gift den 16 maj 1866 i Tim Kirke med Sidsel Christensdatter fra Rejkjær i Tim.

Han døde den 28 okt. 1923 i Snogdal i Brejning

+
++++
+

- der findes en såkaldt vennesang, nedskrevet med en
sirlig, prentet skrift på kunstfærdig udført tavle, dekoreret med
farvet og klippet papir med irrg grøn kant og baggrund.

VENNESANG

tilegnet

Ole Christensen & Sidsel Christensen
på deres Bryllupsdag den 16. maj 1866

Mel.: Fred hviler over Land og By

Om alvorsfuld, dog hjerteglad Vi ser her mangan Ven; Ja Mange Nylig Lovsang qvad- O Sang, lyd høit igien.	Du Brudgom kjær! saa troer jeg vist Har funden trofast Viv. Elsk da og hend' næst Jesuu Christ Dit hele Jordeliv.
--	--

Thi stemmes Sjælen da med Fryd Med Glæde, Haab og Lyst Guds Fred da bliver Oiets Pryd Og fylder hver Mands Bryst	Hun nu forlader Fædrehjem, Ja, Søs kjend, Moder Kær Gud giv hun aldrig savner dem, Som her ståe hend saa nær.
---	--

Vi tænke da hvorfor vi her Er samlede idag Vi bede og: O Frelser vær Tilstede i vor Lag.	Du kjære Brud, i Ungdoms Tid, Maatt friste Sorgen stor: Din elskte Fader trofast, blid See lagt i sorte Jord.
---	--

Som hist Du udi Kanaans Land Var med til Bryllupsfærd, Saa bede her Dig Quinde, Mand Kom og Velkommen vær	Idag Du sammenføiet er Med den du elsker meest- Idag Veninde huld og kjær, Jeg bringer Ønsker flest.
--	---

Sign Pagten, som de sluttet har Vær deres Haab og Lyst Og giv at Freden dyrebar Maae boe i deres Bryst	Vi været har som Søs kende I fælles fremmed Boe For dig jeg beder ønskende Gud giv dig Hjertero.
---	---

I kjære Par! Jer Høitidsdag Har mig paa Sinde Lagt At bringe Jer et liden Quad Hør være det Jer bragt.	O Gud! tag i din Varetægt, Her Brudgom med sin Brud Saa bede hver udi Jer Slægt, Ja, sign dem gode Gud.
---	--

Sign dem udaf Din Nådes Væld,
O sign dem hvert et Fjed,
Er det i Gry, er det i Quæld,
Sign deres Kjærlighed!

ANE NIELSEN.

Ole & Sidsel Kristensen's børn

KRISTEN KRISTENSEN

Født 29 jan. 1867 i Snogdal i Brejning som ældste søn af Ole Kristensen og hustru Sidsel. Kom som ca 20 årig til Rejlkjær, som bestyrer af sin moders fødegaard, som faderen havde overtaget i 1881.

Gift den 1. april 1892 i Madum Kirke med Dorthea Simonsen Jeppesen, født den 10. sept. 1866 i Madum, datter af gdr. Simon Jeppesen og hustru Ane Marie Christensen Opstrup. Hun døde i "Gl. Præstegaard" i Nr. Omme, den 26 marts 1932. Flyttede til Gl. Præstegaard i Nr Omme, først som forpagter, senere som ejer fra 1904. Omkring 1890 var der 965 tdr. land til gården, men efter en barnd i 1903, hvor stuehuset brændte, gik gården til auktion og da blev den udstykket på nær 60 tdr. land, som forpagteren købte.

Datteren Maren Thuesen har nedskrevet følgende om sine forældre:

Mor havde været på Vallekilde Højskole hos Ernst Trier og hans Kone Sigrid, og har haft plads hos en pastor Sandvad og Frue i Rindum, og hos Svend Holm og Stine i Ulfborg. Hun holdt forbindelsen vedlige i mange Aar. Mor havde haft Tyfus som ung Pige, og som følge deraf havde hun fået dårligt hjerte, som hun døjede med Resten af Livet.- Mor og Far var flittige Kirkegængere og efter Fars Død, var Mor stadig trofast og havde sin bestemte Plads i Kirken, og var der en Søndag hun ikke sad der, sagde Præsten når han kom hjem: Dorthea var ikke i Kirke idag, mon hun er syg? - Far og Mor var meget gæstfrie, og der var altid nogen med hjem fra Kirke til en kop Kaffe.

Kristen døde i "Gl. Præstegaard" i Nr. Omme 7. sept. 1922.

Der var 6 børn i ægteskabet:

+ + + + +
+
+ + + + +

Kristen's børn:

1) Ole Kristensen er født i "Gl. Præstegaard" i Nr. Omme den 5. jan. 1893. Han blev gift i Ørnhøj kirke den 26 marts 1920 med Mette Kiratine Svendsen, der er født den 21. okt. 1895 i Skråstrup, Nr Omme. Hun var datter af gdr. Svend Kristian Svendsen og hustru Nielsine Jeppesen. Ole Kristensen kom allerede som 9-årig ud at tjene. Hos sin farfar begyndte han sin uddannelse ved landbruget. Efter sin skoletid forvandre han forskellige steder ved landbruget. Bl.a. var han på Holmgård

i Nr. Omme. Som 23-årig var han på Vejstrup Højskole. Senere kom han på en gård i Velling, hvor han var bestyrer. De sidste 3 år inden han blev gift, var han medhjælper på fødegaarden "Gl. Præstegaard" i Nr. Omme.

I 1920 købte han sin kones fødehjem i Skråstrup. Denne gaard drev han indtil 1932, hvor han købte en ejendom i Søndertoft ved Grønbjerg. I 1956 solgte han gården og købte hus i Grønbjerg.

De har sønnen Kristen Kristensen.

1A) Kristen Kristensen er født i Nr Omme den 28 okt. 1923. Han blev gift i Kolding den 8. nov. 1952 med Bodil Christensen.

Han blev først uddannet ved landbruget, afbrudt af ophold på efterskole, højskole og landbrugsskole. Fra 1. april 1967 til 1. april 1969 passede han sammen med landbruget stillingen som kirkebetjent ved Nr. Omme kirke. Fra 1969 fungerede han som kirkebetjent i Snejbjerg. De bor Labyrinten 12 Snejbjerg.

Børn: 1) Hanne
2) Else
3) Ole
4) Gitte

5) Margit f. 2-12-1969

2) Sidsel Christensen er født i Nr Omme den 18 sept. 1894 og døde af "Den spanske Syge" den 21. jan. 1919.

3) Simon Opstrup kristensen er født i "Gl. Præstegaard", Nr Omme den 11 dec 1896, og døde samme sted den 12 april 1969. Han blev gift i Nr Omme kirke den 5. okt. 1927 med Olga Søgaard, der er født i Nr Omme den 29. marts 1903, som datter af gdr. Peter Søgård Nr Omme og hustru Kirsten Marie Nielsen. Simon blev uddannet ved Landbruget. De sidste 5 år, inden han selv fik skøde på gården, var han bestyrer for sin mor.

I 1919 var han på Vallekilde Højskole. Det år var der på højskolen tilmeldt ca 180 elever, men på grund af "Den spanske Syge" var ca 160 elever syge og lå i deres senge. De raske 20 elever var sygepassere. Simon Kristensen var en af de raske, men blev kaldt hjem da hans søster Sidsel var død af den frygtelige sygdom.

Han drev gården indtil sin død i 1969, hvorefter hans enke og sønnen Kristian drev gården videre.

Der er 6 børn i ægteskabet:

3A) Sidsel Kirstine Kristensen er født i Nr Omme den 18. okt. 1929. Hun blev gift i V. Tim kirke den 9. nov. 1957 med Hans Frederik Kristensen der er født i Hover den 18. juli 1917 som søn af uddeler Peder Kristensen og hustru Dorthea Kristensen. Sidsel lærte husgerning og var på Vallekilde højskole. I 1955 gennemgik hun et sy-og tilskørekursus i Ulfborg og kom derefter i huset hos Mads Eg Damgård i Herning. Manden er uddannet

kømmis og blev fra 1941 uddeler i Grønbjerg Brugsforening.

Børn: 1) Torben

2) Jette

3B) Kristen Kristensen er født i "Gl. Præstegaard" i Nr Omme den 4. april 1931. Uddannet ved landbruget, bl. a. i Hover, og hos Chr Søe i Ølstrup. Siden faderens død har han været bestyrer hos moderen hjemme på fødegården i Nr Omme.

3C) Dora Kristensen er født i Nr Omme den 21 nov. 1932. Uddannet i hjemmet ved husgerning. Senere forskellige pladser i huset og i forretning. Var en årrække i Norge. Er nu ekspeditrice i skotøjsforretning i Kolding.

3D) Ketty Marie Kristensen er født i Nr Omme den 10. jan 1936 Efter skoletiden blev hun uddannet ved husgerning. Efter ophold på Rønshoved Højskole kom hun til Kolding, hvor hun var i 5 år indtil hun blev gift med Arne Tamberg Larsen, der er handelsmedhjælper hos sin far i Lagård.

Børn: 1) Kim

2) Helle

3E) Peder Søgård Kristensen, født i Nr Omme 29 juli 1937. Efter skoletiden uddannet ved landbrug. Efterskole og højskole og senere Landbrugsskole på Byholm. Er nu traktorfører ved tørrecentralen i Højmark. Bosat i Fodegården.

3F) Herdis Kristensen er født i Nr Omme 25 jan. 1941. Efter skolegang uddannet ved husgerning dels i hjemmet dels hos fremmede. Gift med gdr Ernst Tang Pedersen der er født den 22 aug. 1932 i Kjærgaard. I 1966 overtog han fødegården Kjærgård i Grønbjerg. De har sønnen Klaus.

4) Harald kristensen er født i "Gl- Præstegaard" i Nr Omme den 11 nov. 1900. Han blev gift i Nr Vium kirke, den 10 maj 1931 med Karen Sønderup, der er født i Nr Vium, den 8. maj 1903, som datter af gdr. Svend Sønderup og hustru Marie Rabech, Sønderupgård, Nr Vium. Harald gik i skole i Nr Omme. På Ringkøbing Realskole tog han preliminærksamen. Han blev uddannet ved Landbruget og i 1921/22 aftjente han sin værnepligt ved Kystartilleriet i København. - Han fik nu uddannelse ved Landbohøjskolen, hvorfra han i 1926 tog Landbrugseksamen. Efter dette blev han landbrugslærer ved "Den Classenske Agerbrugsskole" på Næsgaard ved Stubbe-købing. Han virkede her fra 1926 til 1950, hvorefter han fik ansættelse som konsulent for Ringsted og Sorø egnens Landboforeninger. Samtidig, fra 1941, var han konsulent i svineavl for De sam-

virkende Sjællandske Landboforeninger. De bor Tinggaden 22 Ringsted.

De har datteren:

4A) Dorthe Marie Sønderup Kristensen der er født i Ringsted den 26 juli 1935. Hun blev uddannet som sygeplejerske på Bispebjerg Hospital og var senere ansat ved sygehuset i Næstved. Gift med læge Erik Larsen, der er ansat på Slagelse sygehus.

De bor Skovmosevej 6 Slagelse. De har sønnen

1) Jens Kristian Sønderup Larsen.

5) Maren Kristensen er født i "Gl. Præstegaard" i Nr Omme den 12. sept. 1905. Hun blev gift i Holstebro Kirke den 21. sept. 1947 med Theale Kristian Thuesen, der er født i Thorsted den 5. april 1902 som søn af gdr. Niels Kamp Thuesen og hustru Kirsten Jensen, Thorsted. Maren Kristensen gik i skole i Nr. Omme. Hun er uddannet i husgerning, dels ude og dels hjemme, desuden et skoleophold op Antvoskov Højskole. I 1935 begyndte hun en uddannelse som sygeplejerske på sygehuset i Kolding. Som sygeplejerske har hun været 2 år i København, derefter på Holstebro sygehus, hvor hun var til hun blev gift. Thelle Thuesen gik i skole i Thorsted. Han har arbejdet ved landbruget, afbrudt af soldatertiden i Værløselejren. Først i trodierverne købte han en ejendom i Nr. Felding og senere en ejendom i Vind. Fra 1947 havde de en gård i Vostrup og siden 1956 en gård i Grønbjerg. Maren Thuesen har indtil for nylig fungeret som afløser for hjemmesygeplejersken i Nr Omme- Thorsted.
Bopæl: Ommelund i Grønbjerg.

6) Marie Kristensen er født i "Gl. Præstegaard" i Nr Omme den 28. dec. 1910. Hun blev gift i Nørup Kirke den 27 juli 1939 med Anton Mikkelt Mortensen, der er født i Limskov i Nørup sogn den 24. sept. 1910. Marie Kristensen gik i skole i Nr Omme. Efter at have været ved husgerning i 2-3 år blev hun ekspeditrice i Ølstrup Brugsforening, hvor hun var i 4 år og kom herfra til Jordrup Brugsforening hvor hun var et halvt år. Efter i ophold på Vallekilde Højskole kom hun til Nr Viby Brugsforening på Falster. Derfra til Egtved kro, hvor hun var til hun i 1939 blev gift. Anton Mortensen gik i skole i Limskov. Herefter et par år ved landbruget, indtil han som 18 årig begyndte som vognmand. Blev senere handelsmand og har haft flere ejendomme. Bosat Limskov pr Randbøl.

De har datteren

6A) Hanne Dorthea Mortensen f.d. 21. okt 1945. Gik til sit 12. år i skole i Limskov. Derfra til Seligmans skole i Vejle. Realeksamen fra Bredsten Realskole. En vinter på Ollerup Gymnastikskole. Begyndte som 20-årig på handelsskole i Grindsted, hvorfra hun tog handelsmedhjælpereksamen, samtidig var hun elev hos Taul i Vejle.

Ingeborg Kristensens er født i
 Brejning sogn d. 26 (før af tyvten
 d.) juli 1870 (Næstældste) og datter
 af Gaardmand Ole Kristensen og
 Hustru Sidsel Kristensens. Efter at
 hun var udført af skolen blev hun
 konfirmeret 17 søndag e. Trin.
 den 5. October 1884.

Næstældste Sidsel Kristensens
 1885.

M. O. Bergmann

11 INGEBORG KRISTENSEN (gift Svendsen)

Født 26 juli 1870 som næstældste barn af Ole Kristensen og hustru Sidsel. Født i Snogdal i Brejning, døbt i Nr Omme kirke den 28 aug. 1870. Gik i Sandbæk skole, bl. a. til lærer Rindom. Konfirmeret 17 søndag e. Trin., den 5 okt. 1884. Som 17-18 årig kom hun som husholderske til Rejkjær, som hendes far havde overtaget i 1881. Hun var husholderske først for sin storebror Kristen, der i en alder af 20 år var blevet bestyrer af gården, senere for broderen Peder.



Peder Svendsen som soldat



Svend Chr Svendsen og hustru Marie med sønnedatteren Marie

Gift 1896 med ungkarl Peder Svendsen fra Blaabjerghus i Vind. Han var født den 1 marts 1866, som yngste søn af husmand Svend Kristian Svendsen og hustru Marie Svendsen. De var 4 søskende, hvoraf den ældste var Inger Svendsen, gift Pedersen og senere bosat i Vinding. Den næstældste var Kresten Svendsen, han var ugift og blev boende i Blaabjerghus til hans død. Han havde tuberculose i det ene ben. En anden søster var Kirstine Svendsen, "Stinne". Hun blev gift med Jens Chr. Albertsen og boede i Stråsøhus i Vind.

Den næst yngste var Jens Svendsen, som var gift med Ane, i familien kaldet "gammel faster Ane". De overtog fødegaarden Blaabjerghus. Ane døde i en meget høj alder og var iøvrigt åndsfrisk til det sidste. Der var 7 børn i ægteskabet, en dreng, Svend, døde 10 år gammel. Den yngste af Jens og Ane's børn, født 4 aug. 1908 blev iøvrigt kaldt op efter farbroderen Peder, der jo var død 26 sept. 1906.

Blaabjerghus
10 aug. 1908

Kjære Svigerinder!

Ja saa er vi da bekommet os en lille Dreng d 4^{de} August, det er en god lille Dreng til at begynde mdd.

Jeg har været noget dårlig, men nu er det bedre. Vi har bestemt at faa den lille Dreng i Kirke næste Søndag og saa vilde vi gjerne bede dig, kjære Ingeborg komme herhen og bære ham i Kirke; vi vilde gjerne kalde ham Peder efter hans Farbroder. Saa kan Din Karl jo nok køre Dig herhen og Børnene maa jo nok faa Lov at faa saadan en lang Køretur, om I kan faa nogen Tid til Besøg det tør vi jo ikke bestemme noget om i denne Tid. Jens Kr. Albertsen og Stine har lovet at være Fadder og saa enten Jens eller Kristen det ved jeg ikke hvem af dem. Men kjære Ingeborg kan Du skrive til os saa hurtig som mulig da vi skal have brev til Vinding Præstegaard inden Søndag. Her er sidst Gudstjeneste paa Søndag. Kan du huske kjære Ingeborg at skrive Dit Døbenavn til os, da vi ikke er rigtig sikker paa det.

Til slutning de kjærligste Hilsen fra os
alle til Eder alle ogsaa til Dig kjære Johanne.

Jens og Ane Svendsen

Jeg haaber da at Du ikke er bange for Børnenes Skyld fordi lille Hansine ikke har fuldstændig Ende paa sin Kighoste jeg tror ikke det gjør det mindste.

Som tidligere nævnt kom Peder Svendsen ca 1890 som tjenestekarl til Madum, først hos Mads Gade's forældre og senere hos Strandbygaards i Vibholm. På samme tid var Ingeborg husbestyrerinde for broderen Kristen, der bestyrede faderens gård i Rejkjær. Kristen var forlovet med Dorthea Jeppesen datter af Simon og Marie Kirstine Jeppesen, Opstrup i Madum og som følge deraf kom Ingeborg en del sammen med "Opstrup-pigerne", særlig Kirstine, som senere blev gift med Edvard Lauridsen og blev bosat i Rindum. Det var i nærheden af Opstrup-gården at Peder Svendsen tjente på samme tid og det er formentlig på den måde de er blevet kendt med hinanden.

De blev som nævnt gift i 1896 og overtog samme år Rejkjær, først i forpagtning, senere fra ca 1901 eller 1902 som ejer.

Det har formentlig været en lykkelig tid, de første år i Rejkjær. Selvom de kun havde gården i forpagtning, så havde de dog benene under eget bord og gode udsigter til at blive selvejende.

Allerede i jan 1897 fik de deres førstefødte og så kom der iøvrigt et barn hvert år indtil 1902 - ialt 6 børn indenfor 5 på hinanden følgende årstal - den ældste er født 10 jan. 1897 og den yngste 30 dec. 1902. Det må i sandhed have været en opslidende og hård tid for Ingeborg - de mange fødsler og arbejdet på gården. I hø og kornhøst var det jo en selvfølge at kvinderne var med i markarbejdet - samtidig



med at de skulle passe de huslige sysler indendørs. Naturligvis havde man både pige og karl og til tider også tjenestedreng, men der var og så mangt og meget at se til og alt skulle gøres med håndkraft.

Fra 1898 var der som tidligere nævnt vinterskole i Rejkjær. Af en del efterladte breve kan man se at der mellem Ingeborg og Peder og de skiftende lærerinder har været et meget nært venskab. Den første lære

rinde var Maren Pedersen (Lind?) Holstebro. Hun skriver fra Kølby Fri-skole 1901 bl. a.:

"... folkene her ere ogsaa ret flinke, men jeg tror alligevel ikke at jeg bliver så godt kendt med dem som i Rejkjær, de har saadan lidt af at være stor paa det og det kan jeg ikke saa godt lide, det kommer vel ogsaa af at Beboerne i Rejkjær var saa jævne og ligefrem, som man vist ikke træffer det mange Ste-der, men jeg kan vel vænne mig til det.

Hvorledes har I haft det siden jeg rejste,
Hvem holder Skole dernede? I er vel alle raske kan jeg tænke..... "

Ja, - endnu var alle raske, men fra 1902 begyndte Peder at blive alvorlig syg - det var tuberculose i det ene ben og han var efterhånden indlagt flere gange på sygehuset i Holstebro.

Fra nov. 1901 havde man fået ny lærerinde, Marie Nielsen, kaldet Marie Daring. Hun var en god ven og støtte for familien og hendes hengivenhed kendte ingen grænser. Hendes smil lyste op og hendes munterhed kunne for en tid sprede de mørke skyer, som syntes at vil- le trække sammen over Ingeborg og Peders hjem. 1903 var hun gudmor for den lille Svend og han forblev alle dage hendes kælebarn. Af et brev (17/9 04) læses følgende: "Jeg sidder lige og tænker paa alle mine kære smaa Venner i Rejkjær Skole og saa tænker jeg ikke mindst paa dig min dygtige Ole. Du kan tro jeg har haft det godt i Sommer, men alligevel er jeg glad ved at komme hen til mine Venner i den brune Hede. Nu går du vel i Skole hver Lørdag? Til Vinter maa Sid-sel vel komme til skole? Hvor det vil blive morsomt. Jeg skal se og have en rigtig god Historie den første dag og sa skal Marie, Signe og Martha med i Skole og høre den. Svend vil vel sagtens gøre for mange Kunster, saa han faa blive hjemme. Maaske han raaber Hurra, naar jeg kommer...."

Peder var hjemme sommeren 1903, men så begyndte tilstanden igen at forværres. Tit og ofte måtte der gå bud til lægen i Ulfborg, dr. Agersnab og medicin og forbindinger måtte der til.

Fra 1905 findes et brev far Ole Christensen i Snogdal. Han tak-ker for fødselsdagshilsener, han har fået efter sin 70 årsdag:
Snogdal 6/3 1905

Kjære Børen

Jeg siger tak for Eders Lykønsker og for Eders Breve de var kjærkommen, da især dit brev Kjære Sidsel Du skriver jo helt godt for dig og ogsaa dig Ole, og jeg skal jo hil-se fra gamle Bedstemor hun var helt glad ved det, hun er nu Gudskelov i god bedring, men hun kommer ikke derhen i de før-ste dage endnu, men for tiden sidder hun oppe og er i nærhe-den af Kakkellovnen, hun har ikke godt ved at taale at ligge i Sengen ... "

Kort tid efter måtte Peder indlægges igen og i begyndelsen af april 1905 blev han opereret og fik amputeret et stykke af det ene ben. Det blev en lang og smertefuld sommer der fulgte. Af de mange breve, der er gået fra hjemmet i Rejkjær til Sygehuset i Holstebro og tilbage igen, ser man at håb og fortrosthed skifter med ængstelse og tvivl. Det ene øjeblik tror man på snarlig udskrivelse, for i næste øjeblik at blive smertelig skuffet. Ind imellem fortæller brevene også om klynekastning, høbjergning, kviesalg og meget mere - og man har indtryk af at Ingebrog for at holde modet oppe med dobbelt energi har kastet sig ud i arbejdet med gården. Hun havde god hjælp og støtte i Jens Østerby. Men på efteråret 1905 kom Peder hjem fra sygehuset, men kunne naturligvis intet bestille. Hans nærværelse og det at han kunne spørges til råds i mangt og meget gjorde det dog lettere for Ingebrog.

Medicin og forbindinger blev sendt fra Holstebro sygehus og blev kastet ud af kupevinduet, når toget kørte forbi Rejkjær. I nogle af forbindingspakkerne var der breve fra personalet på sygehuset i Holstebro, bl. a. fra en sygeplejerske Kathrine. Endvidere fra en Dr. Heiberg:

Holstebro d 15-3-06

Kære Peder Svendsen

Da jeg d. 31 Marts forlader Byen for at tiltræde en Plads på en Københavnsk Hospital, og da jeg altså som Følge heraf ikke mere vil blive i Stand til at sende Dem Forbindinger, så vil jeg gerne spørge, om De vil have ny Forsyning Forbindssager tilsendt inden min Afrejse - Når De svarer mig herpå, så send mig med det samme et Par Ord om, hvorledes De har det.

Venlig Hilsen fra Deres hengiven

E. Heiberg.

Peder fik lavet en slags kørestol eller vogn, så han kunne køre ud i stald og mark. Vognen var lavet af smed Niels Chr (Vang) Jensen. Han boede i en ejendom vest i Madum og var fabrikant af den såkaldte "Vangspade", han havde et hammerværk syd for Gadegaard i Madum. Vognbunden var vistnok af flettede jernbånd og hjulene med jernring og træøge.



Peder døde den 26 sept. 1906 og blev begravet på Tim kirkegaard. Tilbage stod Ingeborg, 36 år og med 6 børn, hvoraf den yngste var bare 3 år og den ældste 9 år, samt en gård.



Mennesket dannes og formes efter de krav tilværelsen stiller til dem. Ingeborg var vel i sig selv ikke noget overvældende stærkt menneske, hverken legemligt eller i vilje og karakter og dog blev hun af skæbnen sat på en plads, som kun kunne udfyldes ved disse egenskaber. Meget stod på spil og hun var ene om det. Hun måtte selv være med i så meget som muligt og forresten stole på de forskellige bestyrer. Det kunne jo være svært at klare dagen og vejen selv for en fuldtallig familie - og hvordan var det så ikke for en ung enke med 6 små børn. Men hun vidste vel hvad det gjaldt - kunne hun ikke klare det - ja, så måtte det vel sælges - og hvad så - der var ikke lang vej til fattiggården dengang. For hende var arbejdet med gården ikke bare et levebrød, men levebrødet, livet, meningen med det hele. Der eksisterede ikke andet for hende end børnene og gården. Fra tid til anden har det vel knebet med at holde styr på den store børneflokk - når drengene var næsvise eller pigerne ikke ville bestille noget, sagde hun altid: "Vi kan sælge gården og så kan i komme ud at tjene".

En og anden har vel talt til hende om at holde lidt igen og skåne sig - men det forstod hun ikke. Dette at hun så tingene blive gjort og dagens gerning udført trods alle omskiftelser, blev for hende en garanti for tilværelsens konstans og gjorde hende usårbar. Trods sygdom og død, trods sorg og skuffelser - blev markerne dyrkede år efter år og laden fyldt af deres afgrøder - arbejdet uforandret gjort - livet gik sin gang. Det gav hende stor ro og gjorde hende mindre angstelig overfor sig selv og fremtiden.

Hun havde som nævnt vekslende karle og bestyrer. Det år Peder lå så meget på sygehuset havde hun god hjælp af Jens Østerby og desuden havde hun en 18-årig karl Jens Danielsen fra He. I 1906 var Jens Engbjerg forkarl og fra nov. 1906 til nov. 1907 var det Hans Bjerregård Jensen. Fra nov. 1907 kom Niels Oksbjerg som bestyrer og var der i 5 år til 1912. Han var en dygtig mand og Ingeborg en god støtte. Fra 1912-13 Peder Poutrup og herefter fra 1913-14 Jeppe Daring.

Fra nov. 1914 blev hendes ældste søn Ole bestyrer og var det med enkelte afbrydelser indtil han overtog gården i okt. 1929.



Indkørselen til Rejkjær

Mens børnene endnu var små hvilede et tungt ansvar på Ingeborg skuldre - sådan følte hun det -måske særlig tungt fordi hun stod ene med dem. Men selv efter at de var blevet større og mere selvstændige, bevarede hun en vis angstelse, så snart børnene ikke var hjemme og omkring hende, eller ikke var kommet hjem til lige netop den tid de havde lovet. Var Ole eller Svend kørende til Ulfborg med hestevogn havde Ingeborg ingen ro på sig, før de var hjemme igen. Så gik hun ustandselig og kiggede ud ad "æ wester vinduer" - her kunne hun se dem ovre på landevejen længe før de var hjemme. Engang var et pilehegn vest for gården groet så højt op at det skjulte udsigten til landevejen. Det generede Ingeborg og en dag Svend havde været i Ulfborg med hestevogn havde hun taget øksen og fældet pilehegnet - hun kunne ikke ha' at der ikke var udsyn til landevejen.

Da Ingeborg havde solgt gården til sønnen i 1929 flyttede hun til et dejligt nybygget hus i Ulfborg stationsby, skråt overfor kirken. Her boede hun i 15 år til hun i 1944 flyttede til sin datter Marie og hendes mand Chr. Graversen i Vesterbæk i Brejning. Her boede hun i østenden af et nybygget stuehus til hun i 1952 flyttede ind på De gamle hjem i Spjald.

På De gamle hjem havde Ingeborg det godt. Hun var glad for børsterinden og syntes at alle var så gode mod hende. Dog blev hendes verden på alderdomshjemmet vel nok noget mere indskrænket og det begyndte at skorte med hukommelsen, hvad hun dog selv var klar over.

Stadigvæk var arbejdet det første og sidste, vigtigere end alt andet. Hun måtte have noget at gøre med hænderne og talrige er de sokker, håndklæder og grydelapper, som de sidste år blev frembragt af hendes hænder. Legemligt var hun rask til det sidste. Et lårhalsbrud hængede hende til sengen de sidste måneder. Hun døde den 7. dec. 1966 på Amtssygehuset i Ringkøbing i en alder af 96 år og ligger begravet ved siden af sin mand på Tim kirkegård. Hun havde da været enke i 60 år.



INGEBORGS BØRN



OLE SNOGDAL SVENDSEN

Født i Rejkjær i Tim sogn den 10. januar 1897. Døbt i Tim kirke ved pastor Gjevno.

Konfirmeret i samme kirke den 9. april 1911 ved pastor Severinsen. Fra 1914 bestyrer af fødegården. Vinteren 1920-21 på Hadsten Højskole. Fra november 1921 fodermester på Seemgaard ved Ribe indtil maj 1922. Var herefter hjemme igen til forår 1927 da han blev bestyrer for Maren Kjærgaard i Madum Kjærgård, indtil efterår 1928.

Overtog fødegården Rejkjær den 1. okt 1929, og havde den i nøjagtig 35 år indtil 1. okt. 1964, da han overdrog gården til hans søsters søn, Peder Jørgensen.



Gift den 28 okt. 1945 i Egebækvang kirke med sygeplejerske Ingeborg Rejkjær. Hun er født den 30 nov. 1902, som datter af gdr Mikkel Rejkjær, Østergaard. Elev på Testrup sygepl.skole 1927-28 og herefter elev på centralsygehuset i Esbjerg. Herefter $\frac{1}{2}$ år på Sindsygehosp. i Nykøbing S. hvorefter hun kom til Rigshospitalets fødeafdeling. Fra 1932 til 1944 på Bispebjerg hosp. I 1944 ni mdr. kursus for ledende sygeplejersker på Aarhus Universitet. I april-maj 1945 var hun med i Padborg, ved hjemsendelsen af skandinaviske koncentrationslejerfange

I 1964 flyttede de ind i et nybygget hus i Ullsgade i Ulfborg.

Ole var medlem af Tim sogneråd i perioden 1943 til 1950, deraf de sidste 4 år som formand i børneværnet.

1935 til 1960 medlem af Rejkjær Sande Plantage og var formand fra 1945. Ulfborg Mejeri som formand fra 1958-62.

Fra 1954 - 1970 medlem af provstiudvalget.





S I D S E L K I R S T I N E S V E N D S E N

(g. Søndergaard)

Født i Rejkjær i Tim den 3. januar 1898. Døbt i Tim kirke ved pastor Gjevnø.

Skolegang:

- 1) Rejkjær skole 1905-08
- 2) Madum skole 1908-12

Konfirmeret 1912 i Tim kirke ved pastor Severinsen.

Fra nov. 1914 til juni 1915 tjente hun hos hendes morbror Niels Snogdal Kristensen i Sønderkjær i Nr. Omme.

Fra august 1915 til april 1916 på Frk Seligmann's Skole (forberedelsesskole) i Vejle. Herefter på Statens Forskoleseminarium til oktober 1917. Kom herefter som lærerinde til Højmose skole i Brejning, hvor hun var fra nov. 1917 til sommeren 1918. Var hjemme i Rejkjær i sommeren 1918, men kom så igen til Højmose vinteren 1918-19.

Vikar Tjerring skole (v. Herning) fra maj 1919 til sommerferien.

September 1919 ansat ved Nørstoft skole i Djeld og var her til november 1941, afbrudt af ca et $\frac{1}{2}$ år ved Vemb skole fra nov. 1923 til juni 1924.

Var hjemme i Rejkjær nov. 1941 til okt. 1942, hvor hun blev gift i okt. 1942 med gdr. Marinus Søndergaard, Raae i Sevel. Marinus Søndergaard f.d. 7, juli 1892 var enkemend med 2 halvvoxne børn.

Ægteparret flyttede 1962 til et nybygget hus i Sevel by.



M A R I E S V E N D S E N

(g. Graversen)

Født den 29 marts 1899 i Rejkjær i Tim. Døbt i Tim kirke ved pastor Gjevno.

Skolegang i Rejkjær og Madum. Konfirmeret i Tim kirke 16. febr. 1913 ved pastor Severinsen. Som 14-årig kom hun ud at tjene, først nov. 1913 hos hendes morbror Niels Snogdal Kristensen i Sønderkjær i Nr. Omme. Var herefter hjemme i Rejkjær indtil 17 års alderen.

Fra 1918 til forår 1919 hos lærer Jakobsen i Snejbjerg. Fra den tid et brev dateret Snejbjerg 8/12 1918; til lillebror Svend, 16 Å

"- - nu er vi snart ved Jul og det er du vel ikke ked af. Vi m vaske på Torsdag og dermed begynder Juletravlheden for vi skal jo ve Børnene til Kaffe Fredag og Lørdag i næste uge, der er ca 70 Hus saa der skal bages til dem. I har vel også begyndt at gøre rent og skulde også slagte Gris, det skal vi jo ikke, skønt vi skal have $\frac{1}{4}$ Gris - - på Fredag skal de til Herning og gøre Indkøb o vi skal have Ungdomsskole to Gange endnu inden Jul så vi får forfer deligt travlt . . . - - vil du hilse Sidsel og Martha og sige Tak for deres Breve, Martha bliver jo dygtig til at skrive nu, det hjælper nu hun er kommen hjem.."

Sommeren 1919 tjente hun i Tønning, hos Møldrup, Tønning Damgaard, (samtidig tjente søsteren Signe hos en søn af Møldrup, der var gift med en pige fra Madum)

I 1920 Nr Omme Præstegaard og derfra 3 mdr på Ollerup Højskole. Efter højskolen kom hun hjem til Rejkjær igen i et par år. Fra 1922-23 hos lærer Kjærgaard i København, han var oprindelig fra Grønbjerg. Fra 1923 hjemme igen og havde herefter i de følgende år forskellige pladser, dels hos Kornøe i Ringkøbing, dels på Sjælland og i Staby. 1933 i Støvring ved Aalborg. 1934 hos hendes bror Svend i Vesterbæk i Brejning. 1935 madlavningskursus i København i 5 uger, hvorefter hun fik plads hos Dr. Fog Andersen, Diakonissestiftelsen i København hvor hun var fra febr. til nov. 1936. Herefter hjemme 1936-37. Fra maj 1937 som husbestyrerinde hos hendes bror Svend, der var blevet enkemand. Her var hun indtil hun blev gift den 9. marts 1940 med ungarl Chr. Graversen, Vesterbæk i Brejning. Et barn i ægteskabet, Ellen Kathrine f.d. 7. jan. 1941 (s.d.)

Ægteparret flyttede til et nybygget hus på Parkvej i Spjald i 1965.

3A) Ellen Graversen, født den 7. jan. 1941 i Vesterbæk i Brejning. Gået i Vesterbæk skole. Konfirmeret i Brejning kirke den 27 marts 1955. Uddannet ved husgerning. Rødding Højskole 1959-60.

Gift 6 marts 1964 med Hans Erik Palmelund, som er født 3. febr. 1941. Efter ungdomsskoleophold på Egaa Efterskole 1956-57 og Rødding Højskole 1959-60 uddannet ved Landbruget. Bugholm Landbrugsskole 1962-63 og herefter forsøgsmedhjælper ved Statens Redskabsprøver i $\frac{1}{2}$ år. Tipkede $\frac{1}{2}$ år som bestyrer. Overtog hustruens fødehjem 11 dec. 1964.

Børn: 1) Lisbeth Marie f.d. 10 april 1966
2) Søren f.d. 19 okt. 1968.



S I G N E S V E N D S E N

(g. Jørgensen)

Født den 6. maj 1900 i Rejkjær i Tim.

Konfirmeret i Tim kirke den 19. april 1914 ved pastor Bartholdy Møller.

Var i hjemmet det meste af tiden indtil hun i 1919 kom ud at tjene hos en Møldrups i Tønning. Herom skriver hun selv:

".. det var i sommeren 1919, at min søster og jeg skulle ud at tjene i Østjylland. Jeg rejste hjemmefra den sidste april og tog med toget til Studsgaard. Min søster, som tjente i Snejbjerg, kom og hentede mig på stationen. Dagen efter skulle vi så forsætte rejsen til Tønning. Vi cyklede til Herning og derfra tog vi med toget til Silkeborg. Det var en dejlig tur i det smukke vejr. Det er smukt på strækningen fra Herning til Silkeborg. Det var jo også i den smukkeste tid, da skovene stod i ders friske, grønne dragt. Vi glædede os meget over alt det, vi så. De høje banker er vi ikke vant til i vestjylland, og så bøgeskovene, dem har vi jo heller ingen af, så det var en stor herlighed for os. Vi kom til at rejse sammen med en 4-5 pige, som også skulle ud at tjene. Een af dem skulle til Aarhus som kokkepige på KFUM. Vi kom så til at tale om de forskellige pladser, vi skulle til. Men vi var ikke alle enige om dem. De, der skulle til byerne, mente vistnok, at de var bedre stillede, end vi der skulle på landet. De mente, at i byerne skulle de have højere løn, da de dog skulle gå meget finere klædt end vi, de syntes vist, at på landet kunne vi snart være fine nok. Men vi var jo ikke ved vort bestemmelsested, vi skulle nu cykle 3 mil med Silkeborg-Horsens landevej. Det var en herlig

cykletur gennem de store skove, som der er ved Silkeborg. Det så kønt ud, søerne kunne vi skimte mellem træerne og hvor var det smukt at se solen spejle sig i dem. Vi fortsatte turen, og stadig gik det op og ned af de høje banker. Da kom vi op på en meget høj banke, det var Saltanbanke og derfra kunne vi se Himmelbjerget og Ry højskole. Til sidst kom vi til en stor herregaard, der hedder "Løndal". Her var meget smukt, den store bygning med sine høje, hvide mure, der lyste ind mellem træerne. Foruden en meget stor have var der et drivhus og en gartnerbolig. Nuvar vi omtrent nået til vort bestemmelsessted og trætte og sultne kom vi så ud til Tønning, hvor vi blev godt modtaget. Hermed havde vi ende på rejsen og snart gik tiden hurtig for os i de nye forhold.

Sommeren 1921 tjente hun i Nr Omme præstegaard hos hendes morbror. Om denne sommer fortæller hun følgende:

".. den sidste store folkefest, jeg var med til var genforeningsfesten. Jeg tjente sidste sommer hos min morbroder i Nørre Omme og det var der jeg var med til den store fest. Det var den 9. juli, det regnede meget om formiddagen, men om eftermiddagen blev det helt godt vejr med solskin. Om formiddagen havde vi meget travlt, thi da vi boede lige ved siden af kirken, skulle vi hjælpe til med at pynte den. Der skulle være gudstjeneste kl. 12 og vi skulle allesammen med i kirke. Da klokken var elleve, begyndte kirkeklokken at ringe, der skulle ringes en hel time. Lidt før tolv rullede de første vogne ind i den gamle præstegaard. Vi gik nu alle over i kirken, hvor pastor Jørgensen prædikede. Vi sang flere forskellige sange, som var trykt til festen, vi sluttede med at syng "Kongernes Konge". Da gudstjenesten var forbi, gik vi hjem og drak kaffe. Vi havde den dag besøg af en kone fra Sønderjylland. Hun havde sine tre børn med sig, to piger og en lille dreng. Hendes mand var blevet dræbt i krigen en måned efter at han var indkaldt og der var gået tre år, før de havde fået det at vide. Det var også vemodigt for den unge kone at deltage i festen heroppe. Da nu klokken var 5 skulle der være sammenkomst i forsamlingshuset. Vi kørte derop og der var mødt mange mennesker. Vi sluttede os til dem og gik ind i den smukt pyntede sal, hvor bordene var dækket og pyntet med flag og blomster. Vi sang nu en sang og pastor Jørgensen bød den store forsamling velkommen. Derpå sang vi igen en sang og imens kom opvarterne ind med kaffe som vi drak til vor medbragte mad. Derefter holdt lærer Vestergaard foredrag om Sønderjylland og om tiden fra 1864-1920. Bagefter talte pastor Jørgensen og vi sang flere sange, så tiden gik hurtig for os. Til sidst var der en søn foreslog, at vi skulle sende en hilsen til Sønderjylland med den unge kone. Nu sluttedes festen med at vi sang Dejlig er jorden og vi skiltes og gik hjem"...



Efter pladsen i Nr. Omme kom hun på Ollerup højskole og var så hjem en tid indtil hun nov. 1924 kom til Søren Bro , Damgård, Ulfborg.

"Anbefaling"

Signe Svendsen har tjent hos mig fra 1. Novbr.1924 til 1 Novbr.1925, hvor hun havde Plads ved indvendig Gærning og Madlavning. Hun var en ualmindelig flink, omgængelig, dygtig og pålidelig Pige, der udførte alt til min fulde tilfredshed, saa jeg kan med Glæde og god Samvittighed give hende min allerbedste Anbefaling.

Damgaard d. 5 Marts 1927

SØREN BRO

Damgaard

Ulfborg

1927 tjente hun på Ollerup Folkehøjskole:

Ollerup St., d. 4/3 1927

Signe Svendsen har været hos os 1 år, og hun har været en ualmindelig god og dygtig pige, der viste interesse og glæde ved sit arbejde.

Det er mig en glæde at give hende en anbefaling.

KIRSTINE BÆKHØJ

Herefter kom hun som husbestyrerinde til Mads Jørgensen i Sønder-

by i Staby. Han var ungkarl og havde haft gården i godt en halv snes år.

Fra 1. maj 1930 kom hun til Rejkjær igen som husbestyrerinde for hendes bror Ole, men hun flytter ret snart igen til Staby, da Mads Jørgensen efter sigende ikke kunne undværre hende. De blev gift i nov. 1930. og blev boende i Staby. Hendes mand var meget syg, han led af asthma og bronchitis.

Signe døde 13 marts 1941 og hendes mand engang i sept. samme år. De efterlod sig tre børn, Else og tvillingerne Peder og Ingeborg.

4A) Else Kirstine Jørgensen f.d. 16 sept. 1931 i Sønderby i Staby . Gik i skole i Staby og Madum og senere på realskole i Ulfborg. Ved forældrenes død i 1941 fik hun som sine 2 øvrige søskende sit hjem i Rejkjær hos Ingeborg og Ole Svendsen. Uddannet ved husgerning og været på Uldum Højskole. Gift 1. dec. 1951 i Madum Kirke med Niels Simonsen, der er født i Fæsted i Sdr, Hygum den 14 aug. 1922. Niels Simonsen gik i Kamdrup skole og blev senere uddannet ved landbruget både ude og i hjemmet. 1937-38 på efterskole og 1942-43 Røding Højskole. 1945-46 på Tune Landbrugsskole. Fra 1948 indehaver af maskinstation. Bopæl Fæsted pr Sdr Hygum.

Børn: 1) Jørgen f.d. 22 maj 1953
2) Karl Ole f.d. 29 juli 1957.

4B) Ingeborg Jørgensen f.d. 22 febr. 1935 i Sønderby i Staby og tvilling søster til Peder Jørgensen (s.d.) Gik de første 5 år i Madum skole og derefter 2 år på realskole i Ulfborg. Konfirmeret 24. april 1949, og var hjemme i Rejkjær det første år efter. Tjente senere i Staby og Madum Brugsforening og var herefter på Lægaard Ungdomsskole. I Øster Lindet i 1½ år og senere på sykursus i Ulfborg og fabrik i Herning. Var et år i England og en sommer på Struer Husholdningsskole. Kokkepige på Bække Kro og på Herregården "Trøjborg" ved Tønder. Herefter Ungdomsskolen i Højer og senere 3 mdr i Sydslevvig. En sommer som husbestyrerinde på den Økumeniske Lejr på Bulbjerg i hjemmet og en vinter som kokkepige på Thylands Ungdomsskole. Begyndte herefter på sin uddannelse til sygeplejerske, først i Faarevejle og dernæst på Centralsygehuset i Holstebro. Efter eksamen ansat på børnepsykiatrisk afdeling ved Risskov.

4C) Peder Jørgensen f.d. 22 febr. 1935 i Sønderby i Staby og tvillingbroder til Ingeborg Jørgensen (s.d.) Døbt den 31 marts 1935 i Staby Kirke ved pastor Johs Jensen.

Nuværende ejer af Vester Rejkjær.

Kom i 1941 til Rejkjær efter forældrenes død og fik sammen med hans 2 søstre sit hjem hos Ingeborg og Ole Svendsen. Gået i Madum



Nuværende ejer af Vester Rejkjær, Peder og Else Jørgensen med børnene Ole og Susanne

skole. Konfirmeret 24 april 1949 ved provst C. Christiansen. Staby Efterskole 1950-51. Tjente herefter hos Jens og Jacobine Rejkjær i V. Tim. 1951-52 hos gdr. Simon Simonsen Fæsted Sdr Hyggum i Sønderjylland. Herefter hjemme og i Vesterbæk hos morbroderen Svend indtil soldatertiden, hvor han lå ved Slesviske Fodregiment i Haderslev og senere Odense. Herefter hjemme til 1957 hvor han tjente i Velling. 1957-58 Lægård Landbrugsskole. Herefter plads på en gård i Tvix. Overtog Vester Rejkjær okt. 1964.

Gift den 1. maj. 1965 med Else Nygaard Jensen f.d. 18 marts 1911 i Tim, som datter af præstegårdsforpagter Chr. Nygaard Jensen og hustru Laura Oksbjerg. Gået i V. Tim skole. Konfirmeret forår 1955 i Tim kirke ved provst C. Christiansen. 1957 Staby Efterskole og siden forskelleige huslige pladser, købmnd. Lauridsen V. Tim og bager Pilgaard, Tim. 1961 Ronshoved Højskole. På de Gamles Hjem i Tim fra 1964-65.

- Børn:
- 1) Susanne Jørgensen f.d. 6. marts 1966, døbt 1. maj i Madum Kirke.
 - 2) Ole Jørgensen f.d. 29 sept. 1969 og døbt 9. nov. i Tim kirke.



M A R T H A S V E N D S E N

(g. Bøjesen)

Født den 14 juni 1901 i Rejkjær i Tim som den næst yngste af Ingeborg og Peder Svendsens børn. Hun er døbt i Tim kirke den 7. juli og hendes møster Sine (Pedersine) var gudmor. Kom som 4-årig i pleje hos denne møster. Af et brev fra Ingeborg til hendes mand på Holstebro sygehus aug. 1905 læses følgende: ..søster Sine var her på Markedsdagen og fik Marta med sig hjem..

Pedersine var gift med Gregers Højmoses og boede i Brejning. Aarsagen til at Martha kom i pleje var at hendes far, var langvarrig syg, hun døde jo i 1906 efter at have været syg i 4 år.

Sine og Gregers Højmoses boede dengang i gammel Højmosegaard i Brejning, men byggede i 1912 Ny Højmoses, senere kaldet Ugeholt.

Her i Gl. Højmoses og senere i det nye, levede Martha størstedelen af sin barndom og første ungdom, borte fra Rejkjær, som hun dog så med jævne mellemrum. Hun gik i skole fra hun var 7 år i Højmoses skole - i første klasse hos en lærerinde, senere hos lærer Rindom, som ellers i sin tid i Sandbæk skole også havde været lærer for hendes mor Ingeborg og dennes søskende.

Hun blev konfirmeret i Brejning kirke den 11. april 1915 hos pastor Magnusson og kom tilbage til Rejkjær i nov. 1918.

Det var på den tid "Den spanske syge" hærgede Europa og i foråret 1919 blev Martha angrebet af denne sygdom og var meget syg med lungebetændelse 2 gange. Dr. Jørgen Værnøe, Tim, var meget bekymret for hende og talte flere gange om muligheden af noget tuberculøst og henvis-

te til faderens sygdom. Martha blev passet hjemme af sin mor, som tre gange om dagen måtte vride varme omslag. Efterhånden kom hun nogenlunde over det og fra nov. 1920 havde hun i 1½ år plads i huset hos lærer Jakobsen i Snebjerg, hvor hun havde en meget lykkelig tid. Men lykken fik en brat ende, i foråret 1922 blev Martha igen alvorlig syg og måtte på Krabbeshol sanatorium i Skive, hvor hun var til hen på sommeren. I et brev fra Dorthea og Kristen i Nr Omme Præstegaard dateret 26.04.22. skriver Kristen:

"... og så vilde vi ogsaa saa gerne vide hvordan det gaar med Martha, det er jo trist at hun saaledes er bleven angrebet, men det er vel i mild grad, saa det kan helbredes ved kyndig Behandling, men alene Tanken om Faren er jo trist...."

Martha kom hjem igen til Rejkjær sommeren 1922, men var stadigvæk meget syg og havde hyppige tilfælde af lungebetændelse m.m.

Fra maj 1927 var hun blevet så meget bedre, at hun kunne tage plads i huset hos et par ældre mennesker i Ulfborg, Mads Pedersen (Kr. Lystbæks forældre) som boede i Herredsgade i huset hvor nu Aastrup bor. Her var hun indtil nov. 1930, hvorefter hun flyttede hjem til Rejkjær igen, som husbestyrerinde for broderen Ole, som havde overtaget gården i 1929.

Gennem sin tid i Ulfborg blev hun kendt med hendes nuværende mand Bøje Bøjesen og den 15. nov. 1931 blev de gift. Han havde fra nov. samme år overtaget forældrenes ejendom, Knudstrup (for 17.000) og her flyttede de nygifte ind og har boet siden.

Tilføjelse: Martha døde 26. dec. 1968 efter at hun havde været syg, fra først på sommeren. Hun ligger begravet på Ulfborg kirkegaard.





SVEND CHRISTIAN SVENDSEN

Født den 30. dec. 1902 i Rejkjær i Tim som den yngste af Ingeborg og Peder Svendsens børn. Døbt den 11. jan. 1903 i Tim kirke ved pastor Severinsen og lærerinde Marie Nielsen, som senere blev gift med Kr. Schmith, var hans gudmor. I et brev fra Læborg skole den 4/6-03: ..."Hvordan lever I ellers i denne Sommer? Er min lille Svend rask? han vokser vel så meget at jeg knap kan kende ham, når jeg kommer"

Han blev konfirmeret forår 1917 og var herefter hjemme i en del år. Hans første plads var 4 dage om ugen i Nørgaard i V. Tim i 1922. Fra nov. 1922 tjente han i Riskjær hos gdr. Ole Chr. Pedersen, (også kaldet Wolle Riskjær) et helt år. Kom herfra til Antvorskov Højskole vinteren 1923-24...

Fra denne tid findes en del lange og velskrevne breve, hvor han begejstret fortæller om alle sine oplevelser på højskolen - om lærerne - turer til København, Sorø og Møn - om foredragene m.m., samtidig higer han efter at høre nyt fra hjemmet- om markarbejdet - om det forestående byggeri (sommeren 1924) og om de øvrige søskende:

!..(2.12.23).. jeg fik brev fra Enevold i sidste uge, men han skrev ikke noget om hvordan de arbejdede, han skrev nu ikke særlig meget, men de oplever vel heller ikke ret meget der, det gjorde vi da ikke sidste vinter. Nej, så der det da noget andet herovre, her sker da immervæk noget og vi kommer da med til mere end i Riskjær. Sidste søndag var vi i teater, det var første gang jeg har været i teater.."

Lovd Kristian Lovdren

født i Tine Løgn og boende i Tine Løgn, Vikasgaard,
er 3 Aar istruk indpodet med animal Lympfe i Dren
Resultat. Han er desuden indmodtagelig for Kopper og
maa modtages i den offentlige Skole.

Ulfboj d. 17 Juni 1910

P. V. Gud, Distriktslæge

Koppeattest fra 1910.



...!".(8.1.24)..tillykke med fødselsdagen, kære broder. Tak for den tid jeg har været hjemme, jeg har været glad ved juleferien, men jeg er også glad ved at være kommen herover igen. Rejsen forløb godt og vi kom herover uden stor forsinkelse. Da vi kom her fik vi først noget godt at spise og derefter var vi nede i gymnastiksalen, hvor juletræet var tændt, først sang vi nogle julesalmer og så delte fru Nørgaard store poser ud til os alle med mange rare ting i og på posen stod et nummer, som vi så skulle finde nede i spisestuen ved kaffebordet og dernede var der igen gode ting i form af sukkerkugler i legetøjsgenstande, som små møller og "kokkemæn", det var vældig sjovt, selvom vi var noget trætte efter rejsen..." (senere)..."..det lader til at man nemt kan få en plads herovre til sommer. Der var een, der spurgte mig om jeg ikke manglede plads til maj og det gjorde jeg jo, det er en gård på 60 tdr.l. og han skulle selv være bestyrer, jeg kan vist nemt få loo kr om mdr, det er jo ret godt..."

..."....(7.3.24.)..hvordan går det med gigten, mor, det er dog sært som det er blevet efter dig i den sidste tid. Det er da også en forfærdelig vinter vi har i år. Når bare det giver vejr til at bygge i i april, jeg ville gerne til at tage fat med det samme jeg kommer hjem, man kan godt til tider længes after at komme hjem og bruge kræfterne..."..

Efter højskolen fik han plads hos en højskolekammerats fader, på en gård på sydsjælland i nærheden af Mern med jord næsten ud til søens og udsigt til Møn: ...!..(Kindvig 4/5-24)...i dag har jeg været nede hos sognerådsformanden med mit flyttebevis, han bor her i byen og så var jeg inde at besøge hans karl, det lader til at de er meget flinke. Karlene har vist gennemgående meget pæne værelser, der var de to karle og de havde et stort værelse, der var tapetseret og billeder på væggen..."(senere)..!".jeg har fået lært at give hestene hakkelse med skovl og korn i skæppevis. Herovre løber de altid med en greb eller en skovl i hånden, så snart de skal lave noget. Hvordan går det her i fået rejst? det har i vel ikke, det har jo været regnvejr..."

Opholdet på Sjælland var ikke af lang varighed, kom hjem på grund af ischias og var hjemme sommeren 1924.

April 1925 Borris Landbrugsskole til kontrolkursus og kom herfra som kontrolassistent til Vildbjerg, hvor han var til juni samme år. Kom herefter som fodermester til Hans Hansen Nr. Esterbølle Mark på Fyn. Fra nov. 1925 Ankergaard i Vellevej pr Ulstrup ved Randers, hvor han var til febr. 1926, da han kom på Viborg sygehus på grund af ryggen. Var herefter fodermester hos Marianne Rejkjær sommeren 1926 med sønnen Anton var bestyrer.

Fra 15 nov. til 15 dec. 1926 kursus på Hadsten Gymnastikskole og var herefter hjemme i Rejkjær til maj 1929. Ledede i denne periode gymnastikken i Madum.

Købte herefter ejendom af Peder Søe i Vesterbæk i Brejning og flyttede hertil den 29 aug. Gift 8. okt. i Staby kirke med Mariane Nielsen fra Underdam i Staby d.a. husmand Niels (Raasted) Nielsen.

Hun døde efter 7 års ægteskab den 4. jan. 1937 og blev begravet i Brejning den 8. jan.37. Der var 2 børn i 1. ægteskab, Metha og Peder, (s.d.)

Gift 2. gang den 3.marts 1940 i Brejning Kirke med Elly Laurence Gravensen født 13.7.17 datter af husmand Laurids Gravensen, Vesterbæk i Brejning. To børn i 2. ægteskab, Marianne og Laurids Verner (s.d.)

Han solgte gården i Vesterbæk i 1955 og overtog Spjald Afholdshotel den 1. nov. 1955. Flyttede fra hotellet 1. okt. 1962 og bor nu i Skolegade i Spjald, hvor man driver købmandsforretning.

6A) Metha Svendsen f.d. 26 maj. 1931 i Vesterbæk i Brejning. Gået i Vesterbæk skole. Konfirmeret 8. april 1945 i Brejning Kirke. Døde 26 febr. 1946 . Begravet 3. marts 1946 på Brejning Kirkegård.

6B) Peder Svendsen, f.d. 28 april 1934 i Vesterbæk, Brejning. Gik i Vesterbæk skole. Konfirmeret 11. april 1949 i Brejning Kirke. Ringkøbing skole fra 1949 med mellemskoleeksamen 1951. Herefter Kostskolen Vestjysk Gymnasium Tarm. Student 1954. Herefter Københavns Universitet og senere Aarhus Universitet. Lægevidenskabelig Embedseksamen sommeren 1963. Sygehuse: Amtssygehuset Ringkøbing, Marselisborg Hospital, Aarhus. Lasarettet Østersund, Sverrig. Amtssygehuset Lemvig, Amts og bysygehuset Skive, Amtssygehuset Dronninglund. Dronningens Livregiment, Ålborg, Kolding Sygehus. Fra juni 1966 praktiserende læge i Tim.

Gift 15. okt. 1960 med sygepl. Bodil Andrea Riisbjerg Thomsen f.d. 31 maj. 1936 i Spjald, som datter af frisør Peder Riisbjerg Thomsen og hustru Kirsten Karstensen. Gået i Spjald skole og var herefter husbestyrerinde for faderen efter moderens død 11 okt. 1954. Begyndte uddannelse som sygeplejerske i 1957, Først på Børkop Højskole og senere på Amtssygehuset i Brødstrup. Efter uddannelsen på Radiumstationen, Aarhus og senere på Solbakkens Ungdomsafdeling i Højbjerg.

Børn:

- 1) Karsten Rejkjær Svendsen f.d. 6. okt. 1961
- 2) Kirsten Riisbjerg Svendsen f.d. 24 aug. 1964
- 3) Marianne Riisbjerg Svendsen f.d. 9. febr. 1968

6C) Mariane Svendsen f.d. 27 sept. 1940. Gået i Vesterbæk skole. Konfirmeret 27 marts 1955 i Brejning Kirke. Flyttede med forældrene til Spjald Hotel 1955 og var husassistent hjemme det første år. Herefter på Brejninggaard Efterskole 1957. Hjemme indtil forår 1958 hvor hun tjente på en gård i Viuf. 1958-59 syede hun i Skjern og Herning. 1960 tilskærekursus i Aarhus og herefter Aulum og senere på Fabrik i Skanderborg til 1962. Herefter hjemme og forskellige pladser bl. a. slagter Larsen i Spjald. Gift 22 marts 1964 med bager Svend Aage Spåbæk, f.d. 10 aug. 1939 i Thorsted s.a. gdr Chr. Spåbæk Thorsted. Udlært bager hos Bremland i Spjald og var det første år herefter i Skjern. Købte bageriet i Ørnhøj 1963.

Børn:

- 1) Metha Kathrine Spåbæk. f.d. 6. jan. 1966
- 2) Else Marie Spåbæk. f.d. 12 maj 1967
- 3) Svend Chr. Spåbæk. f.d. 5. jan 1970

6D) Laurids Verner Svendsen f.d. 14 marts 1946 i Vesterbæk i Brejning. Gået i skole i Vesterbæk og Spjald. Konfirmeret 8. april 1960. Real-eksamen Brejning Centralskole 1964 og var herefter i Fredericia, først på Hotel Landsoldaten og senere ved rafinaderiet. Soldat 1965-66 i Karup og senere hos en murer i Herning til jan 1967. Begyndte herefter på bygningsteknisk uddannelse i Horsens.



III CHR PEDER KRISTENSEN

Født 23 marts 1872 i Snogdal, som søn af Ole Kristensen og hustru Sidsel.

Var som de øvrige søskende en del i Rejkjær som faderen havde overtaget i 1881, var der dels som karl, dels som bestyrer. Gift den 1. april 1898 med Kirstine Marie Larsen fra Bak i Sdr. Nissum. Hun var født den 22 sept. 1870. Købte samme år Brunsgaard i Nr Omme, hvor de boede til 1912 da de overtog Gl. Højmose i Brejning, efter at Gregers havde bygget Ny Højmose. April 1927 solgte de gården til sønnen Ole Snogdal Kristensen og flyttede til en lille nybygget ejendom vest for Snogdal (ved den Gl. Jordmoderbolig) Her havde han købt 6,5 tdr. l jord dels fra Snogdal dels fra Brejning Kommune. Boede her fra 1927 til 1934 hvor de flyttede til Svalevej i Spjald i et hus. Peder og broderen Kristian havde i fællesskab købt Revnsbjerg Hede og opdyrket. I 1927 overtog Kristian hele stykket og lod bygge Ny Snogdal, som Lele og Ole Pedersen oprindelig havde.

Peder og Kirstine kom på De gamles Hjem i Spjald i 1952.

Peder døde 1958 og Kirstine 1962. De ligger begge begravet på Brejning kirkegaard.

Chr Peder og Kirstine's børn

1) Ole Snogdal Kristensen , f.d. 9 jan. 1899 i Brunsgaard i Nr Omme. Oprindelig uddannet ved landbrug. Overtog gården Gl. Højmosse 1927 og havde den til 1937. Havde året forinden købt Afholdshotellet i Spjald, som han drev fra 1936 til 1946. Boede dog stadigvæk et års tid i Spjald efter salget og drev biografen. Boede i Aulum fra 1947-49 og i Olgod fra 1949 til 1953 hvor man drev en mindre virksomhed, der fremstillede bl. a. cykelsadler og frakkeskåner. Indehaver af Biografen i Vildbjerg fra 1953. Gift 6. nov. 1930 med kathrine Georgine Kristensen kaldet Tinne, f.d. 12 nov. 1906 i Mosdal i Brejning.

Børn:

1A) Anker Snogdal Kristensen f.d. 27 juni 1934 i Brejning. Uddannet indenfor herreekvipering. Fra 1969 indehaver af Boghandelen i Vildbjerg. Gift den 13 marts 1960 med Aase Overgaard fra Aulum.

Børn: 1) Lene
2) Ole
3) Nette

1B) Grethe Snogdal Kristensen f.d. 27 febr. 1946 i Brejning. gift med lagerchef Jørgen Wendt Jensen, Ikast

Børn: 1) Anette.

2) Lars Chr Kristensen. Født 17 maj 1901 i Nr Omme . Gift med Birthe Kirstine Galsgaard, født 28 nov. 1904 i Velling (d.a. gdr Karl Galsgaard og hustru Ane, Gørding).

I ægteskabet er der 4 børn:

2A Peder f.d. 2 febr. 1934
2B Karl f.d. 5 sept. 1942
2C Selma f.d. 5 sept 1942
2D Inga f.d. 1 febr. 1943

Lars Chr Kristensen købte gården i Sønderby, Holmsland i 1932 med 35 tdr. l. ager og eng, plantage og hede. Udhusene var opført i 1908 stuehuset en del ældre, men har gennemgået en del forandring siden.

3) Sidsel Kristensen.

g.m. gdr. Niels Agerskov. Boede på Holmsland. Døde 1942 og ligger begravet på Gl. Sogns Kirkegaard.

3 børn i ægteskabet:

3A Anna
3B Karen) tvillinger
3C Kirstine



Ingeborg, Christiane og Pedersine Christensen

IV KRISTIANE KRISTENSEN (gift Kjærgaard)

Født den 31 okt. 1874 i Snogdal i Brejning. Datter af gdr Ole Kristensen og hustru Sidsel Kristensdatter. Gift 24 okt. 1901 i Brejning kirke med Gravers Kristian Larsen Kjærgaard. Han var født den 29 sept 1871 i Kjærgaard i Nr Omme. Efter giftemålet overtog de i 1901 2 parceller fra fødegården og opførte herpå en gård, som han drev indtil 1935, da sønnen Ole Kristensen Kjærgaard overtog den.

I ægteskabet er der 8 børn:

1) Karen Kristensen Kjærgaard, født d 14 sept. 1902 i Kjærgaard. Gift den 14 marts 1929 i Nr Omme med Ejner Jensen Korsholm. Han var født den 17 okt. 1902 i Stadil, søn af eskild Jensen Korsholm og Ane Iversen Nørgaard.

Karen er uddannet ved husgerning. Har bl.a. tjent 1 år i København og var 1923 elev på Ollerup Højskole. Ejner uddannet ved Landbruget, var bl.a. på Korinth Landbrugsskole 1926-27. Købte 1929 en gård i Røtstrup i Lem på 30 ha. Ejner har været sognerådemedlem i 2 perioder. Der var 5 børn i ægteskabet:

- 1A Anna Korsholm født 12 juni 1930. Sygeplejerske, Rigshospitalet.
- 1B Inger Korsholm, født 2. okt 1932. Gift 11 sept 1951 med Hans Erik Vesterager Madsen. Er møbelhandler og bosat i Brande. De har 3 børn.

- 1C Eskild Korsholm, født 7 febr. 1934. Gift 20 jan. 1962 i Sheperd Calgary, Canada med Margit Henriette Hansen, gymnastiklærerinde. Eskild blev udlært tømrer i Lem og rejste 1960 til Canada, hvor han siden har arbejdet hos 2 danske tømrermester.
- 1D Kristian Korsholm, født 31 aug. 1935 Gift med Inger Helene Ravn, kontorassitent på Axelborg i København. Kristian blev 1959 optaget på Landbohøjskolen og er nu stud. agro.
- 1E Else Korsholm, født 26 juni 1938. Gift 6 aug. 1960 med Vagn Jørgensen, gårdejer. Bosat i Nymølle, Lem. hvor man har overtaget fødegården Nymølle der er på 70 ha.

2) Lars Peder Kjærgaard, født 8 marts 1904 i Kjærgaard. Gift første gang 7.11.1938 i Randers med Klara Marie Rasmussen, født d 14 juni 1906 i Ø Alling. Død 30 aug. 1951 i Laurbjerg.

Gift anden gang 10 maj 1958 i Randers med Ester Augusta Haven, sekretær, født 28 aug. 1915 i Lendum, datter af husmand Jens Chr Ravn.

Lars var som 16 årig en vinter på Askov Sløjdscole, men arbejdede iøvrigt ved landbruget til sit 20. år. Herefter i snedkerlære i Ørnhøj. Arbejdede som snedkersvend forskellige steder indtil 1934, da han begyndte som møbelfabrikant i Laurbjerg, byggede egen fabrik samme sted 1937, fik efter et sygehusophold i begyndelsen af 1950-erne påbud om ikke at arbejde så meget og omdannede møbelfabrikken til aktieselskab i 1955 og arbejder nu på en møbelfabrik i Randers. Ester var tidligere fritidssekretær i KMUK på Østerbro i København, i 2 år på Menigheds-højskolen Marthabo. Senere sekretær i Kirkens Korshær i København i 4 år. Gennemgik ca 1 års studieophold i England og har siden været sekretær for Kirkens Korshær i Randers. Er nu bosat Glarbjergvej 43 Randers.

3) Sidsel Kirstine Kjærgaard, født 27 sept 1905 i Kjærgaard. Gift 27 april 1934 i Nr Omme med Villiam Pedersen Sønderby. Han er født 28 febr 1898 i Husby, søn af gdr. Gravers Pedersen Sønderby og hustru Sidsel Marie Christensen.

Sidsel kom ud at tjene som 18-årig, havde bl.a. plads i Skjern og på Samsø. Var 1925 elev på Antvorskov Højskole. Efter at Villiam havde været på Køråhave Landbrugsskole købte han i 1925 gården Klink, i Grønbjerg, der er på 80 tdr.land. Der er 4 børn i ægteskabet:

3A Agnethe Sønderby, født 28 okt 1935 i Klink. Død 24 april 1936.

3B Agnethe Sønderby, født 14 juli 1941 i Klink. Husassistent.

3C Gravers Kjærgaard Sønderby, født 16 april 1943 i Klink, landbrugsmedhjælper.

3D Henny Sønderby, født 22 nov. 1951 i Klink.

4) Ole Kristensen Kjærgaard, født 11 jan. 1907 i Kjærgaard. Gift 24 okt. 1947 i Nr Omme med Else Randbæk Nielsen, født 31 dec. 1911 i Koldinghus, Brejning. d.a. gdr. Ebbe Nielsen og hustru Nielsine Kjærgaard.

Ole har, bortset fra et ophold på Uldum Højskole 1929-30 og en enkelt plads af et års varighed i Hornborg - udelukkende været hjemme på fødegården, som han overtog 1935; den er på 70 tdr. land. Han var medlem af sognerådet 1944-55. Else blev uddannet ved husgerning, tjente bl.a. 3½ år i Sdr Lem og 1 år på Sjælland. Uldum højskole 1932. Der er et barn i ægteskabet:

4A Gravens Larsen Kjærgaard, født 12 aug. 1952 i Kjærgaard.

5) Dagmar Kjærgaard, født 20 maj 1909 i Kjærgaard. Gift 2 maj 1935 i Nr Omme med Aksel Jensen Korsholm. Han er født 27 aug. 1906 i Stadil, og bror til Ejner Korsholm (s.d.)

Dagmar havde forskellige pladser ved husgerning indtil giftemålet. Var 1930 elev på Uldum Højskole. Aksel havde forskellige pladser ved landbruget, bl.a. i Tim og Bølling og var 1929-30 på Uldum Højskole. Købte 1935 Damgaard, i Ølstrup, på 60 tdr. land. Der er 4 børn i ægteskabet:

5A Henning Korsholm, født 1 nov. 1937. Uddannet ved landbrug.

5B Ellen Korsholm, født 21 marts 1940, husassistent.

5C Eskild Korsholm, født 12 nov. 1942

5D Hans Jørgen Korsholm, født 21 juni 1946.



Gravens Larsen Kjærgaard med datteren Kirstine

6) Kirstine Kjærgaard. Født 19 sept. 1910 i Kjærgaard. Havde forskellige pladser i huset, var elev på Uldum Højskole 1931. Virkede i 7 år

som husbestyrerinde hos Centralbestyrer Hammelsvang, Højmark og overtog Centralen ved hans død 1957 og bor stadig i Højmark pr Lem.

7) Erik Kjærgaard, født 23 juli 1912 i Kjærgaard. Gift 29 april 1938 i Ørnhøj med Petrea Ramskov Andersen, født 25 febr. 1911 i Spåbæk i Nr Omme som d.a. gdr. Jens Ramskov Andersen og hustru Ane Simonsen.

Erik blev uddannet ved landbruget forskellige steder, tjente bl.a. på Fyn og Sjælland og var 1933-34 elev på Uldum Højskole. Petrea var på Uldum i 1937. I 1938 købte han gården Skovdal i Finderup, Herborg. Er sognerådsmedlem og vurderingsmand. Der er 4 børn i ægteskabet:

7A Arne Kjærgaard, født 15 dec. 1939. Uddannet ved landbrug.

7B Gravers Kristian Kjærgaard, født 12 sept 1942

7C Anne Margrethe Kjærgaard, født 1 marts 1946.

7D Ingrid Kjærgaard, født 23 jan. 1948.

8) Asta Kjærgaard, født 19 nov. 1914 i Kjærgaard. Gift 2 maj 1940 i Nr Omme med Kristian Ramskov Andersen, født 17 april 1913 i Ørnhøj og broder til Petrea (se ovenfor). Asta var hjemme indtil sit 20. år og besøgte så Uldum Højskole 1935. Tjente 1936-37 på Sjælland. Kristian var uddannet ved landbruget, hovedsagelig hjemme, men tjente 2 år på Fyn.

Købte 1940 gården Elkjær, Rindum, på 45 ha. Der er 6 børn i ægteskabet:

8A Jens Ramskov Andersen, født 18 maj 1941. Død 28 april 1942

8B Jens Ramskov Andersen, født 13 sept. 1942, landbrugsmedhj.

8C Karen Ramskov Andersen, født 15 febr. 1945, husassistent

8D Anna Ramskov Andersen, født 13 febr. 1947

8E Else Ramskov Andersen, født 21 juli 1949

8F Ellen Ramskov Andersen, født 6 marts 1954.

PEDERSINE KRISTENSEN (gift Højmose)

Født 22 nov. 1876 i Snogdal i Brejning, datter af gdr Ole Kristensen og hustru Sidsel Kristensen. Som de andre søskende kom hun til Rejkjær på den af faderen i 1881 købte gård. Allerede som 13 årig kom hun hen for at hjælpe storesøsteren, Ingeborg, der jo var husholderske. Gift 1903 den 15 nov. med Gregers Højmose (Navneforandring fra Gregers Nielsen 1905). Han var gårdejer og født 30 nov. 1874 i Højmose i Brejning. Gregers var landvæsensuddannet, var elev på Vejstrup Højskole 1898-99. Købte 1903 gården i Højmose af stedfaderen, delte jorden 1912, afhændede den gamle gård og opførte Ny Højmose, senere kaldet Ugeholt. Tilkøbte lo tdr 1. og byggede 1926 en længe mere til gården. De afhændede ejendommen 1937 og opførte et lille hus med lidt jord til på Søndergaards Mark i Spjald by, hvor de boede til Gregers døde 21 jan 1943. Sine solgte så huset i Spjald og flyttede til Kassentoft, hvor hun tog



Kristian og Maren Snogdal
 Niels Snogdal Kristensen og Sine Højmose, Ingeborg Svendsen
 og Kirstine Kristensen

ophold hos datteren og svigersønnen. Der var kun et barn i ægteskabet men de havde desuden et plejebarn. Martha, Ingeborg Svendsens næst yngste barn, var på grund af faderens sygdom i flere år i pleje hos Sine som iøvrigt var hendes gudmor.

Sine døde 27 juli 1957 i Spjald.

1) Maren Gerda Mathilde Højmose (kaldet Maja) født 1 maj 1909 i Højmo-
 se. Hun blev husholdningsuddannet i forskellige pladser. Var 1924 ele-
 på Staby Efterskole og 1930 på Rønshoved Højskole. Gift 6 april 1932
 Brejning med Peder Bundgaard Sørensen, født 26 april 1907 i Rindum,
 søn af gdr. Søren Peter Sørensen og hustru Ane Marie Bundgaard. Han
 havde allerede som 10-årig plads på en gård i Rindum, hvor han var 4
 år. Efter konfirmationen var han på en gård ved Tender. Elev på Frede-
 riksberg Højskole 1929-30 og købte 1932 sin nuværende gård på 31 tdr.
 Der er 3 børn i ægteskabet:

1A Sigfred Højmose Sørensen, født 17 marts 1933 i Kasentoft. Ette
 ophold på Brejninggård Efterskole 1949-50 forskellige pladser ved lan-
 bruget. Virkede 1 år som kontrolassistent og senere som fodermester.
 Flyttede 1959 til Herning, hvor han nu arbejder på Svinelagteriet.

Gift 25 sept 1955 i Feldborg med Elly Emilie Jepsen. Der er 2 børn
 i ægteskabet: Jan og Verner

1B Gregers Højmosen Sørensen, født 23 juni 1936 i Kassentoft. Blev uddannet hjemme ved landbruget og senere elev på Staby Efterskole 1952-53. Havde et par enkelte pladser ude, arbejdede en tid i Svellig. Besøgte Vinding Husmandsskole 1958-59 og blev derefter kontrollass. i Brejning. Er nu gift og har overtaget fødegården og Maja og Peder er flyttet ned i den ene ende af stuehuset i Sines lejlighed.

1C Anne Marie Bundgård Sørensen, født 12 april 1939 i Kassentoft. Havde forskellige pladser ved husgerning indtil giftemålet, afbrudt af et ophold på Ølgod Ungdomsskole. Gift 6 aug. 1959 i Brejning med Henry Alkærsig Lauridsen, født 10 febr. 1935 i Brogaard, Rindum. Købte efter giftemålet gården Sdr Harrestrup ved Nr Følding, der er på 42 tdr.l. Der er 1 barn i ægteskabet: Mona.

2) Mariane Højmosen (plejebarn), født 18 nov. 1917 i Brejning. Gift med Magnus Andersen. Man ejede først Møltoft i Brejning, men er nu bosat Holmsland pr Ringkøbing.

VI NIELS SNOGDAL KRISTENSEN

Født den 3 marts 1878 i Snogdal i Brejning som den næst yngste af Ole og Sidsel Kristensen's børn. Kom som sine øvrige søskende tidlig ud at tjene, dels hos fremmede, dels hos den ældre bror og søster, der bestyrede gården i Rejkjær. Han var dengang omkring 9 år gammel.

I slutning af 1890-erne købte han 130 tdr. land nøgen hede og mose, mest mose i Nr Omme, som han opdyrkede, grøftede, dræned og merglede, merglen hentede han ude i Snogdal bakker 5 km derfra. Fra 1900 var han soldat i 14 mdr. og i den tid fik jorden lov at ligge. Fra 1902-03 var han på Vejstrup Højskole for at udvide sine kundskaber. Da han kom hjem tog han igen fat på jorden, først med stude senere anskaffede han sig et par unge heste.

På samme tid var Niels ofte i Rejkjær hos Ingeborg og Peder for at hjælpe og her blev han kendt med deres tjenestepige Dorthea Thomsen fra Staby. De blev gift i 1904 efter at Dorthea forinden havde været på Sorø Husholdningsskole, hvor hun iøvrigt havde et svært tilfælde af gigtfeber og var syg i længere tid. Hun var iøvrigt født den 5 febr. i Staby.

Det var under beskedne kår de to unge mennesker efter brylluppet flyttede ind i deres nye hjem derude på heden i Nr Omme, men de var begge i besiddelse af vilje og energi. I 1908 blev der bygget stuehus og samme år blev der bygget 18 alen til laden. En smuk have blev også anlagt omkring gården.

Efter julen 1912 blev Dorthea syg, det var hjertet, formentlig på grund af den tidligere gigtfeber, og hun blev indlagt på Finsens Klinik i København.

Efter I verdenskrig, hvor Niels iøvrigt var indkaldt til sikrin styrken, solgte man Sønderkjær i Nr Omme og købte en mindre ejendom i He, hvor han ved siden af ejendommens drift drev en vognmandsforretning med hestevogn. Her i He gik det lidt bedre med Dortheas sygdom, men i 1924 måtte hun igen afsted til København. Denne gang var det mere alvorligt, kom hjem efter endt kur, man var dog langtfra rask og måtte holde sengen det meste af tiden. Hen på foråret 1928 døde hun. Niels afstod nu ejendommen til en datter og svigersøn og købte en mindre ejendom i Vemb. Der var imidlertid krise tider og han havde uheld med besætningen og i 1933 måtte han opgive det hele og ejendommen kom til tvangsaktion. Niels bestemte sig nu til at blive havemand og 1934 tog han et havebrugskursus på Borris Landbrugsskole og senere på året et kursus på Kørhave. Året 1936 købte



Huset i Hvingel med søen og haveanlægget.

han et hus i Hvingel i He med 3 tdr. land sumpe og delvis tilplantet vildsomt buskads. Her anlagde han en stor have eller park med en opdæmmed kunstig sø og folk kom langvejs fra for at se det og også for lokale folk var det et yndet udflugtssted. Arbejde med haven oversteg dog hans kræfter og nogle år senere solgte han hele herligheden og flyttede til et lille hus på Vejskillingen i Ringkøbing.

I de følgende år rejste Niels en tur til udlandet hver sommer og mange er de steder han har været i Europa og han var næsten altid alderspræsidenten i rejseselskabet. I en årrække havde han for skik at invitere det meste af sin familie på en tur i Jylland, som han selv arrangerede.



Mindedalen for Hededyrkerne

AD et Par sandede Hjulspor naar man gennem Mindeparkens Stilhed til Mindedal. Lykkeligvis maa man ikke

køre, skal sætte Køretøjet fra sig og vandre... saadan opleves bedst Heden, som ligger paa Viborg-Holstebro-Vejen.

Langs Vejen staar Herredsstenene, udhuggede af Billedhuggeren, Arkitekt H. G. Skovgaard, som for hvert Herred viser, hvor megen Hede der er opdyrket og be-

plantet. Ved Herredsstenenes Fod ligger Sognstenene, som bærer Navnene paa dygtige og slidsomme Pionerer.

Selve Mødepladsen er hegnet med Mindesten for alle dem, som gik forrest i Arbejdet, som hver ydede sit til, at Heden forvandlede til Ager og Skov.

Niels døde 8. april 1963 i Ringkøbing. En sten har han fået, den står i Kongenshus Mindepark, en mindepark for hedens stridsmand, for en sådan var Niels. En sådan æresbevisning tilkommer ikke enhver.

Niels's børn:

1) Sidsel Christensen f.d. 18 aug. 1905 i Sønderkjær i Nr Omme. Gift med Georg Lander Poulsen f.d. 11. febr. 1904 i Besser sogn på Samsø. Bor i He. Gift den 25. nov. 1928.

Deres børn: 1A Esther: f.d. 28 april 1932

1B Erik: f.d. 4. juni 1935.

2) Kirstine Christensen født den 21 juli i Sønderkjær i Nr Omme Gift den 25. nov. 1928 med Anders Stræde fra Vildbjerg. De boede først i Sinding, senere bosat i Vemb. Kirstine døde i marts 1945.

Deres børn: 2A, 2B, 2C, . De første 3 børn døde alle som små.

2E Erling: født 6, jan. 1932

2F Bent: født 19. juni 1934

3) Anna Christensen født den 9. nov. 1917 i He. Gift med Evald Tandrup f.d. 3. nov. 1916 i Ejning. Bor i Høring ved Aarhus og er indehaver af automekanikerværksted.

Deres børn: 3A Knud: f.d. 3. okt. 1943

3B Karen: f.d. 20. aug. 1946

3C Niels: f.d. 8. aug. 1947.

4) Ole Snogdal Christensen, født den 14 juli 1922 i Hee. Gift med Marianne Mikkelsen f.d. 19. jan. 1930 i Besser sogn, Samsø. Bor i Rindum, hvor de bestyrer Ringkøbing og omegns tyrestation.

Deres børn: 4A Anna: f.d. 25. dec. 1951

4B Dorthe f.d. 26 okt. 1955

4C Michael: f.d. 28. okt. 1959.

VII KRISTIAN SNOGDAL CHRISTENSEN

Født den 12 okt. 1880 i Snogdal som yngste søn af Ole og Sidsel Christensen. Allerede som barn kom han til Rejkjær som tjenestedreng hos Kristen og Ingeborg, der bestyrede forældrenes gård i Thim. I begyndelsen var han der kun om sommeren, gik således i skole i Madum, senere var han der også om vinteren. Har ialt været i Rejkjær fra sit 11. til sit 18. år. Senere karl hjemme i Snogdal. Ollerup Højskole 1906 til 1907, d.v.s. han kom ikke til højskolen før efter julen, på grund af sygdom.

Gift 22 nov. 1907 i Thorsted Kirke med Maren Pedersen Bondesgård fra Bondesgård i Thorsted. Hun havde været husbestyrerinde i Snogdal i 1905 og de unge fik ring på den 12 okt. 1906. Maren var på Ollerup Højskole fra maj 1907 i 3 mdr.





A. Rasmussens Offset
Ringjøbing