



## **Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online**

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### **Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### **Links**

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# **Jakob Dusin Nielsen**

Født 1874 i Nøvling – død 1961 i Herning

## **Anetavle og efterslægt**



Udarbejdet og samlet af  
**Svend Aage Nielsen**

Løgstør 2019

## Indhold

Jakob Dusin Nielsen	side 03
Forældre	side 05
Bedsteforældre	side 08
Oldeforældre	side 12
Tipoldeforældre	side 18
Tip-2-oldeforældre	side 30
Tip-3-oldeforældre	side 41
Tip-4-oldeforældre	side 47
Tip-5-oldeforældre	side 49
Noter	side 50
Efterslægt i kort form	side 51

1. **Jakob Dusin Nielsen**, f. 21.10.1874 i Bækgaardhus i Nøvling sogn, døbt 25.10.1874 i Nøvling kirke, d. 18.04.1961 i Herning, begravet 22.04.1961 på Gjellerup kirkegård.

Han blev gift med (1) Karen Madsen, 14.12.1894 i Ørre kirke, f. 06.10.1871 i Søvnald i Sinding sogn, døbt 19.11.1871 i Sinding kirke, d. 06.03.1904 på Gudumkær hede i Gjellerup sogn, begravet 12.03.1904 på Gjellerup kirkegård.

Han blev gift med (2) Thomasine Kirstine Pedersen, 12.07.1904 på Herning rådhus, f. 13.09.1869 i Snebjerg sogn, d. 06.01.1947 i Herning, De Gamles Hjem, begravet 11.01.1947 i Gjellerup kirkegård.

Han blev gift med (3) Johanne Marie Pedersen, 02.09.1952 i Herning, f. 10.02.1880 i Ø. Brogaard Mk. i Tjørring sogn, døbt 10.02.1880 i hjemmet, d. 18.09.1960 på De Gamles Hjem i Herning, begravet 22.09.1960 på Herning kirkegård. Dt. af Hmd. Peder Jensen og hstr. Kirsten Jensen. Separatister.

Efter vielsen i 1894 kom Jakob og Karen til at føre en ret omtumlet tilværelse. I 1895, da Alfred blev født, boede de i Neder Feldborg i Haderup; da Harald blev født i 1896, var de flyttet til Hammerum, og i 1898, da Anna blev født, boede de på Varhede Mark i Aulum. Så flyttede de til Sinding. Først boede de i Kirkehuset, hvor Lars blev født i 1900, senere i Brohuset, hvor Meta blev født i 1902.

Senere på året købte de et husmandssted i Gjellerup af Magnus Chr. Simonsen. Stedet, der var på ca. ½ td. hartkorn, var beliggende på Gudumkær Hede, og her blev Thilde født i 1903 - og endelig Maren d. 7.2.1904; men hun døde allerede 2 dage efter, og Karen, der formodentlig var svækket efter den sidste af de mange fødsler, kom ikke over det og døde en måned senere d. 6.3.1904, kun 32 år gammel.

Herefter gik hjemmet i opløsning. Alfred og Harald kom som de to ældste ud at tjene, mens de 4 yngste kom i pleje forskellige steder: Anna hos Tværmose, Lars hos Peder Kristensen (senere hos Jakobs bror Mads i Tvis), Meta hos Frits Sebbelin og Thilde hos lærer Jens Mikkelsen, af hvem hun senere blev adopteret.

Jakob evnede dog ikke at leve som enkemand ret længe. I 1904 blev han på rådhuset i Herning gift med Thomasine Kirstine Pedersen. Hun var enke efter Johan Jakobsen og havde sammen med ham 2 børn: Sine og Rasmus.

Nu blev den tidligere ejendom solgt, og fra en nabogård købte de et stykke jord, hvorpå de fik bygget et ret simpelt hus opført af myremalm. Her blev Aksel Karl født i 1904, året efter fik de et dødfødt barn, og i 1907 fik de en søn, der fik navnet Peter Sivebæk Nielsen. Desuden var Lars nu vendt tilbage til hjemmet, hvorimod pigerne blev der, hvor de var sat i pleje.

I 1908 købte de et større stykke jord, og i løbet af sommeren byggede Jakob en ejendom (senere Gudumkærvej nr. 8) af bedre materialer, da han nu kunne få statsstøtte. Den første ejendom solgte han til Frits Sebbelin, men købte den senere tilbage, hvorefter de to ejendomme blev sammenlagt og de "gamle" bygninger fjernet.

På grund af byggeriet i 1908 havde de ikke fået gravet tørv den sommer, så Lars og Kirstine måtte ud på heden og samle lyng til brænde. Det måtte de fortsætte med hele vinteren, og Lars måtte så fyre med det, mens Jakob og Kirstine sad ved hver deres strikkemaskine, så de kunne tjene lidt ekstra, for landbruget kunne ikke give nok til livets opretholdelse.

Jakob supplerede også sine indtægter ved at gå ud og mure for folk om sommeren. Han var ikke udlært murer, men havde i sine unge dage arbejdet hos en murer og der lært så meget, at han senere kunne arbejde selvstændigt i faget.

I sommeren 1909 ramtes familien af et nyt dødsfald. Den kun 1½ år gamle Peter var så uheldig, at en dør, der skulle åbnes opad og fæstnes til en krog i loftet, havde løsnet sig og faldt ned, så den ramte ham i hovedet med det resultat, at han kort efter døde. I 1911 fik de dog atter en søn, som så selvfølgelig fik navnet Peter Sivebæk Nielsen, og endelig i 1914 fik de datteren Karen.

I en periode i begyndelsen af 1920'erne forsøgte Jakob sig som rutebilejer med ruterne Herning-Simmelkær og Herning-Ikast-Silkeborg, men det gik ikke i længden. I april 1923 byttede de så ejendommen i Gudumkær med en i Kidris, hvor de dog kun blev i kort tid; allerede i sommeren 1923 flyttede de til Simmelkær.

I september 1925 vendte de tilbage til Gjellerup sogn, til Lille Gullestrup syd for Vraa, hvor Jakob selv havde bygget en ejendom, kaldet "Æ hvi. hus", men også her blev de kun et par år. Så flyttede de til Herning, Hammerum og Herning igen, med skiftende adresser - til sidst i aldersrenteboligerne ved H.C. Ørstedsvej.

I begyndelsen ernærede Jakob sig som arbejdsmand, senere kunne de få aldersrente.

Kirstine døde i 1947 i Herning, og nogle år efter giftede Jakob sig igen; også denne gang med en enke, Hanne (Johanne Marie Pedersen). Heller ikke hun overlevede ham, men døde i 1960 på De Gamles Hjemssygeafdeling.

Den 21. okt. 1954 kunne Jakob fejre 80-års fødselsdag. Den blev fejret i nogle selskabslokaler tilhørende aldersrenteboligerne (samme sted, som han havde fejret sin 75-års fødselsdag). Menuen bestod af smørrebrød og kaffe, som datteren Sine og et par af svigerdøtrene skulle stå for. Børn svigerbørn og børnebørn var inviteret, i alt blev det 65 personer, men kunne have været flere, hvis alle var kommet.

## Forældre

2. **Christen Nielsen**, f. 19.02.1830 i Opsund i Brejning sogn, døbt 28.02.1830 i Brejning kirke, d. 22.03.1918 i Birk i Gjellerup sogn, begravet 27.03.1918 på Gjellerup kirkegård. Han blev gift med Mette Marie Madsen, 12.09.1858 i Felsted kirke, Både Christen og Mette Marie forlod deres hjemegn og mødte hinanden i Felsted sogn i Sønderjylland. Her tjente Christen på gården Grøngrøft fra november 1854 til 1859, og Mette Marie tjente i Køling i samme sogn fra 1856. De gift den 12. sept. 1858, og allerede en måned efter nedkom Mette Marie med tvillinger; men om foråret døde den ældste af dem, og snart efter besluttede Christen og Mette Marie at rejse nordpå. Den 16.7.1859 underskrev Christen en lejekontrakt på et stykke jord med en nyopført 6 fag grundmuret hus i Romvig i Ørre sogn for 50 år, udlejeren var enken Anne Kirstine Knuds-datter. Jorden, som de overtog den 1. august, grænsede mod nord til Christen Ormstrups fæstegård og mod vest til Ole Ljørrings ejendom. Her i Romvig fødtes i hurtig rækkefølge yderligere 7 børn; men et af dem, Sidsel Marie, døde i begyndelsen af 1867 kun 7 år gammel. Om det har haft betydning for deres beslutning om at forlade Romvig Mark, vides ikke; men kort efter rejste de til Timring sogn, hvor Christen først var husfæster i Birkmose. Se-nere boede de i Skovsbjerg, hvor det næste barn fødtes i 1868; men også han døde, endda kun 3 måneder gammel. Og så forlod de også Timring sogn. I begyndelsen af 1869 ankom de til Nøvling sogn, hvor de havde købt husmandsstedet Bækgaardhus. Om deres vilkår her fortæller H.P. Hansen i "Hedebønder i tre slægtled": "Chr. Nielsen i Bækgård hus i Nøvling var en småmand, men han nåede omsider så vidt, at han fik fat på en meget simpel krikke, der kostede ti kroner, og en vogn, der svarede til he-sten. No ka a sjæl' kyr atr æ ju.emur - hwis æ ug'n hæjsen kan håld.?" Der var altså stadig brug for jordemoderen, og der fødtes yderligere 3 børn i Bækgaardhus. Ifølge oplysningen ved folketællingen i 1901 skulle de have haft 2 børn mere, som var døde, og et af dem burde være født før Jakob Dusin; men deres fødsel er hverken registre-ret i Ørre, Timring eller Nøvling. Før 1901 overlod de Bækgaardhus til den yngste søn, Jens Christian, og kom på aftægt hos ham. I 1912 solgte han imidlertid stedet og rejste til Varhede i Aulum, og Christen og Mette Marie rejste med, ligesom de fulgte ham, da han o. 1915 flyttede til Bliddal i Snej-bjerg og o. 1917 til Birk i Gjellerup. Her døde Christen Nielsen 1918, 88 år gammel. Herefter forlod Mette Marie sønnen for at slå sig ned hos døtrene Ane Johanne og Maren, der boede i Holstebro. Men under et besøg hos datteren Kirsten i Bjergmose i Aulum faldt hun pludselig død om ude ved brønden den 19. juni 1918.

### *Børn:*

- i **Sidsel Maria Nielsen**, f. 12.10.1858 i Grøngrøft i Felsted sogn, døbt 14.12.1858 i Felsted, d. 01.05.1859 i Køling i Felsted sogn, begravet 06.05.1859 i Felsted.
- ii **Ane Johanne Nielsen**, f. 12.10.1858 i Grøngrøft i Felsted sogn, døbt 14.12.1858 i Felsted kirke, d. 16.07.1934 i Holstebro, begravet 22.07.1934 i Vinding. Boede 1934 Ny Godthaabsvej i Holstebro. En af døtrene blev gift med Søren Rode. (En anden blev gift med Sørensen fra Aarhus-egnen, bosat USA)?  
6 af børnene udvandrede vist til USA. Hun blev gift med (1) Jens Christian Nielsen, 24.10.1879 i Vinding kirke, f. 24.02.1854 i Vinding sogn, Ulfborg hrd., døbt 05.03.1854 i Vinding, d. 10.05.1894 i Spaabækhus i Vinding sogn, begravet 18.05.1894 i Vinding. Hmd. i Spaabækhus i Vinding (Den gamle jordemoderbolig - Matr. 7 ?).
- iii **Sidsel Marie Nielsen**, f. 28.11.1859 på Romvig Mark i Ørre sogn, d. 29.01.1867 på Romvig Mark i Ørre sogn, begravet 1867 i Ørre kirkegård.

- iv **Kirsten Nielsen**, f. 06.12.1860 i Romvig Mark i Ørre sogn, d. 24.08.1933 i Skjerk i Aulum sogn, begravet 1933 i Aulum kirkegård. Hun blev gift med (1) Christen Thyregaard Iversen, 20.11.1885 i Nøvling kirke, f. 1854 i Vind sogn, d. 20.06.1906 i Hammerum i Gjellerup sogn, begravet 23.06.1906 i Gjellerup. Væver i Hammerum. Ingen børn. Hun blev gift med (2) Peder Pedersen, også kendt som Peder Pedersen (Bjerremose), 23.06.1910 i Aulum kirke, f. 19.07.1842 i Ryde sogn, d. 20.06.1935 i Skjerk i Aulum sogn. Gdr. i Skjerk i Aulum.
- v **Karen Marie Nielsen**, f. 26.03.1862 i Romvig Mark i Ørre sogn, døbt 1862 i Ørre kirke, d. 07.11.1941 i Kalundborg, begravet 12.11.1941 på Aulum kirkegård. Aldersrentenyder, Hovvejen 14, Kalundborg. Bor allerede 1930 hos datteren og svigersønnen på Hovvejen i Kalundborg. Hun blev gift med Peter Mathias Wohlert, 02.12.1881 i Nøvling kirke, f. 27.09.1843 i Rondrum i Slesvig, d. 15.08.1927 i Kirkeby i Aulum sogn, begravet 19.08.1927 Aulum. Søn af arbejdsmand Claus Jacob Heinrich Wohlert og hstr. Christiane Mathiesen, der boede i Slesvig, men senere flyttede til Aulum. Peter Mathias talte plattysk eller frisisk i sin opvækst. Første gang han hørte dansk tale, var han syv år. Det var efter slaget ved Friedrichstadt i efteråret 1850, hvor de udmattede danske soldater lå i græsset udenfor huset og sagde: «Kom her lille dreng, vi har fået sødsuppe, og her har vi svedsker [skråto bak].» Familien boede henved ti km fra Friedrichstadt, men himlen var helt oplyst, mens kampene pågik, og den tordnende larm fra skydningen rungede i deres åbne skorsten, der virkede som en lydforstærker. De sov med tøjet på, hvis flugt skulle blive nødvendig. Efter sin konfirmation kom Peter Mathias Wohlert i lære som skomager i Husum. Han var ikke blot lappeskomager, men kunne også sy herre- og damesko, støvler og rigtige ridestøvler. Senere arbejdede han i Vejle og Århus, men endte som skomager i Aulum, hvor han byggede hus tæt ved kirken. Han var også kirketjener, og blev efterhånden meget tunghør af kirkeklokkerne, han ringede med. Han havde sit skomagerværksted i huset i Aulum, så han var altid hjemme, når børnene kom fra skole, mens hans kone som jordemorassistent ofte var rundt omkring. Karen Marie og Peter Mathias var udadvendte og gæstfrie, så der var liv i huset med megen snak og latter; men de var også med i Indre mission, så det var et afholdshjem, hvor der ikke forekom dans eller kortspil.
- vi **Niels Nielsen**, f. 09.06.1863 på Romvig Mark i Ørre sogn, døbt 1863 i Ørre kirke. Udvandret til USA.
- vii **Mads Nielsen**, f. 15.09.1864 på Romvig Mark i Ørre sogn, døbt 30.10.1864 i Ørre kirke, d. 22.01.1912 i Ravnmose i Aulum sogn, begravet 31.01.1912 på Aulum kirkegård. Landmand i Ravnmose i Aulum fra 1901. Ingen fælles børn. Han blev gift med Anna Margrethe Sarup, f. 29.01.1864 i Røllum i Ensted sogn, døbt 07.02.1864 i Ensted kirke, d. eft. 1912. Datter af skrædder Lorentz Sarup og hstr. Karen Petersen på Røllummark i Ensted sogn. Hun fødte udenfor ægteskab 4.6.1888 i Ensted datteren Cathrina Sarup (ingen fader nævnes). Denne blev viet 7.2.1911 i Aulum.
- viii **Maren Nielsen**, f. 20.11.1865 på Romvig Mark i Ørre sogn, døbt 10.12.1865 i Ørre kirke, d. 03.05.1920 i Kirkebyen i Aulum sogn, begravet 07.05.1920 i Aulum. 1910 husbestyrerinde i Holstebro; 1920 sygeplejerske do. Hun blev gift med Johannes Nielsen, 03.04.1889 i Nøvling kirke, f. 1838, d. 23.08.1911 i Haderup sogn. 1911 i fattighuset i Neder Feldborg.
- ix **Jens Lauridsen Nielsen**, f. 26.01.1867 på Romvig Mark i Ørre sogn, døbt 03.02.1867 i Ørre kirke, d. 18.02.1945 i Skjerk i Aulum sogn, begravet 23.02.1945 i Aulum. Gårdejer

i Brohus i Aulum, som han overtog efter hustruens første mand. Aldersrentenyder i Skjerk i Aulum. Han blev gift med Karen Marie Olesen, 03.03.1893 i Aulum kirke, f. 30.04.1849 i Aulum sogn, d. 09.03.1932 i Brohus i Aulum sogn. Enke efter Jens Pedersen.

- x **Jens Henrik Nielsen**, f. 23.02.1868 i Skovsbjerg i Timring sogn, døbt 10.03.1868 i hjemmet, d. 09.06.1868 i Skovsbjerg i Timring sogn, begravet 1868 i Timring kirkegård.
- xi NN.
1. xii **Jakob Dusin Nielsen**, f. 21.10.1874 i Bækgaardhus i Nøvling sogn, døbt 25.10.1874 i Nøvling kirke, d. 18.04.1961 i Herning, begravet 22.04.1961 på Gjellerup kirkegård. Han blev gift med (1) Karen Madsen, 14.12.1894 i Ørre kirke. Han blev gift med (2) Thomasine Kirstine Pedersen, 12.07.1904 på Herning rådhus. Han blev gift med (3) Johanne Marie Pedersen, 02.09.1952 i Herning.
- xiii **Johannes Nielsen**, f. 01.02.1876 i Bækgaardhus i Nøvling sogn, døbt 1876 i Nøvling kirke, d. 01.01.1877 i Bækgaardhus i Nøvling sogn, begravet 1877 i Nøvling kirkegård.
- xiv **Jens Christian Nielsen**, f. 03.02.1878 i Bækgaardhus i Nøvling sogn, døbt 1878 i Nøvling kirke, d. 23.06.1940 på Herning sygehus, begravet 27.06.1940 på Gjellerup kirkegård. Landmand. Bækgaardhus 1905-12, Aulum (1912 og 1913), Hodsager (1915), Bliddal i Snebjerg (1916), Lund Mark i Gjellerup o.1918-42. Omkom efter løbskkørsel ved Bjødstrup teglværk lørdag d. 22. juni 1940. Han blev gift med Kirstine Jensen, 15.11.1904 i Nøvling kirke, f. 05.07.1880 på Vogntoft Hede i Vestervig sogn, døbt 01.08.1880 i Vestervig kirke, d. 10.08.1957 i Herning, De Gamles Hjem, begravet 14.08.1957 i Gjellerup.
3. **Mette Marie Madsen**, f. 08.11.1834 i Sønderledhus i Veflinge sogn, døbt 30.11.1834 i Veflinge kirke, d. 19.06.1918 i Bjergmose i Aulum sogn, begravet 23.06.1918 på Aulum kirkegård.



## Bedsteforældre

4. **Niels Christensen**, f. 1792 i Kildsig i Brejning sogn, døbt 30.12.1792 i Brejning sogn, d. 09.05.1868 i Sandgaard Mark i Aulum sogn, begravet 17.05.1868 i Aulum kirkegård. Han blev gift med Kirsten Jensdatter, 09.11.1828 i Brejning kirke, Else Marie Kielsig bar ham ved dåben, og Laust Nielsen Westerager i Dejbjerg, Knud Bek, Hans Christensen og Ide Westerbek var faddere. Han blev konfirmeret i Brejning kirke i 1808 og gift samme sted 9.11.1828 med Kirsten Jensdatter fra Holmsland. Forlovere var hans svoger, gårdmand Laurids Iversen fra Kildsig og hendes svoger Lauge Jensen fra Opsund. Kirsten Jensdatter blev døbt 8. januar 1804 i Ny sogns kirke, Kirsten Mortensdatter fra Nr. Røjklit bar hende, og Peder Kristensen, Kristen Jensen Leergrave, Ib Mortensen, Nr. Røj-klit og Jens Jensen Stadils kone i Nørby var faddere. Hun blev konfirmeret 1820 i Ny sogns kirke sammen med sin søster Karen, og hendes kundskaber blev betegnet som gode, hendes opførsel ligeså. Endnu før faderens død i 1829 overtog Niels Christensen dennes gård i Kildsig Mose; men efter giftermålet købte han sammen med broderen Christian en gård i Opsund med et hart-korn på tdr. 2-4-3-2½, og her blev de 2 første børn født. Det går imidlertid ikke så godt rent økonomisk og i 1837 må han sælge gården og blive husmand i Opsund. Samtidig har ægte-parret den store sorg, at deres to yngste børn dør i henholdsvis 1838 og 1839. Om den økonomiske nedtur fortæller en mundtlig overlevering: Niels Christensen var stu-depranger, og på en af sine handelsture kom han en dag ridende forbi vejen til Krøjgaard med penge-katten bundet til sadelen. Krøjgaardmanden var ved at læsse møg af, og Niels gjorde holdt for evt. at købe stude. Efter en længere parlamenteren fandt han dog ud af, at der ikke kunne komme nogen handel i stand, og han red videre; men snart efter opdagede han, at han havde tabt penge-katten. Han red tilbage for at lede efter den. Da han kom til Krøjgaardvejen var møgvognen forladt, og han fik intet ud af sin søgen. Men siden den dag var han en fattig mand - og der var aldrig mangel på penge i Krøjgaard. (Fortalt af en gammel kone, Bodil Marie i Gjellerup, til Niels' oldebarn Lars Nielsen o. 1910). Det var dog ikke kun økonomiske problemer, der opstod, også ægteskabet slog revner, og kort tid efter 1840 blev de separeret. Kirsten flyttede sammen med datteren Anne Johanne til Koldinghus i Brejning sogn, hvor hendes søster og dennes mand boede. Her ernærede hun sig som uldspinderske; men o. 1845 forlod hun sognet og rejste vistnok til Holmsland. Niels vendte tilbage til Kildsig og blev indsidder hos sin søster Anne, der netop var blevet enke; sønnen Christen boede i forvejen hos hende som plejebarn. Her ernærede Niels sig så som daglejer; men allerede i 1845 døde søsteren, og han måtte nu rejse rundt i sognet som kostgænger, mens han stadig var daglejer. Endnu i 1855 er han i Brejning; men i 1858 er han i Nr. Omme. I 1855 blev datteren Anne Johanne imidlertid gift med Jakob Lauridsen, der var husmand på Sandgaard Mark i Aulum, og i december 1858 fik Niels ophold hos dem og boede her til sin død den 9. maj 1868. Han blev begravet i Aulum den 17. maj, 75 år gammel. Kort tid efter var det Kirstens tur til at få ophold hos datteren og svigersønnen, og også hun boede her til sin død, den 29.11.1876. Hun blev begravet på Aulum kirkegård den 6. de-cember, knap 73 år gammel. (Kilder: Diverse kirkebøger. Bølling Herreds Skøde- og Panteprotokol (B81-SP8) s. 33, (B81-SP13) s. 297, (B81-SP14) s. 31, (B81-SP16) s. 478.)

### *Børn:*

2. i **Christen Nielsen**, f. 19.02.1830 i Opsund i Brejning sogn, døbt 28.02.1830 i Brejning kirke, d. 22.03.1918 i Birk i Gjellerup sogn, begravet 27.03.1918 på Gjellerup kirkegård. Han blev gift med Mette Marie Madsen, 12.09.1858 i Felsted kirke.
- ii **Anne Johanne Nielsdatter**, f. 05.04.1832 i Opsund i Brejning sogn, døbt 1832 i Brejning kirke, d. 23.03.1913 i Aulum sogn, begravet 28.03.1913 på Aulum kirkegård. Hun blev gift med Jakob Lauridsen, 27.11.1855 i Aulum kirke, f. 1809 i Borbjerg sogn, døbt

17.08.1809 i Borbjerg, d. 04.04.1877 i Aulum sogn. Søn af Laurids Knudsen og hstr. Malene Jakobsdatter. Hmd. i Lundager på Sandgaard Mark i Aulum.

- iii **Else Nielsen**, f. 25.05.1835 i Opsund i Brejning sogn, døbt 1835 i Brejning kirke, d. 11.06.1838 i Opsund i Brejning sogn, begravet 1838 i Brejning kirkegård.
- iv **Ane Nielsen**, f. 03.03.1838 i Opsund i Brejning sogn, døbt 1838 i Brejning kirke, d. 26.04.1839 i Opsund i Brejning sogn, begravet 1839 i Brejning kirkegård.

- 5. **Kirsten Jensdatter**, f. 1804 i Nørby i Nysogn, døbt 08.01.1804 i Nysogns kirke, d. 29.11.1876 på Sandgaard Mark i Aulum sogn, begravet 06.12.1876 i Aulum sogn. 1845 uldspinderske hos svogeren i Koldinghus i Brejning.
- 6. **Jacob Madsen**, f. 1786 i Høved i Veflinge sogn, døbt 19.02.1786 i Veflinge kirke, d. 04.04.1836 i Langesø i Vigerslev sogn, Odense amt, begravet 10.04.1836 på Vigerslev kirkegård. Han blev gift med Sidsel Marie Pedersdatter, også kendt som Sidsel Pedersdatter, 20.04.1822 i Veflinge kirke.

*Børn:*

- i **Peder Jakobsen**, f. 25.01.1823 i Sorgenfri i Veflinge sogn, døbt 26.11.1823 i hjemmet, d. 29.01.1823 i Sorgenfri i Veflinge sogn, begravet 01.02.1823 på Veflinge kirkegård.
- ii **Peder Jakobsen**, f. 08.09.1824 i Rugaardhus i Veflinge sogn, døbt 12.09.1824 i hjemmet, d. 27.06.1828 i Sønderledhus i Veflinge sogn, begravet 1828 i Veflinge kirkegård.
- iii **Hansine Marie Jakobsdatter**, f. 09.05.1827 i Sønderledhus i Veflinge sogn, døbt 10.05.1827 i hjemmet, d. eft. 1901. Partner med Peder Andersen. Hun blev gift med (2) Morten Holm Halvorsen, 05.06.1850 i Odense, Sankt Hans kirke, f. 07.07.1823 i Odense, Sankt Hans, døbt 01.11.1823 i Odense, Sankt Hans kirke, d. 28.04.1860 på Odense fattiggård, begravet 03.05.1860 i Odense, Sct. Knud. Søn af daglejer Morten Halvorsen og hstr. Birgitte Cathrine Hansen. Smedesvend i Odense. Partner med Jens Christian Hansen. Barnefader. Enkemand. Partner med Gustav Forsell. Barnefader. Hattemagersvend af København. Partner med Knud Andersen. Barnefader. Murersvend. Hun blev gift med (6) Hans Hansen, 29.09.1866 i Odense, Sankt Hans kirke, f. ca. 1816, d. 03.02.1869 i Odense, begravet 10.02.1869 i Odense, Sankt Hans sogn. Sømand. Arbejdsmand. Kræmmerhuset. Odense. Partner med Hans Bonnichsen Nissen, f. 03.01.1816 i Tyrstrup sogn, d. eft. 1873. Udlagt fader 1873. Ved FT 1860 boede han med familie Vindegade 37, forhuset 1. sal i Odense:  
Hans Bonnesen Nissen, 44, Gift, commissionair, huusfader, Haderslev  
Anne Marie Jepmand, 43, Gift, hans kone, Nyborg  
Amalie Christine Nissen, 16, Ugift, deres børn, Nyborg  
Josephine Frederike Nissen, 14, Ugift, deres børn, Nyborg  
Magrete Nissen, 10, Ugift, deres børn, Nyborg  
Caroline Christine Nissen, 8, Ugift, deres børn, Rudkjøbing.
- iv **Jens Henrik Jakobsen**, f. 29.08.1829 i Sønderledhus i Veflinge sogn, døbt 06.09.1829 i Veflinge kirke, d. eft. 1847.
- v **Karen Marie Madsen**, f. 24.04.1832 i Sønderledhus i Veflinge sogn, døbt 20.05.1832 i Veflinge kirke, d. eft. 1845. 1845 er hun i Særslev (forsørges af fattigvæsenet).

3. vi **Mette Marie Madsen**, f. 08.11.1834 i Sønderledhus i Veflinge sogn, døbt 30.11.1834 i Veflinge kirke, d. 19.06.1918 i Bjergmose i Aulum sogn, begravet 23.06.1918 på Aulum kirkegård. Hun blev gift med Christen Nielsen, 12.09.1858 i Felsted kirke.
7. **Sidsel Marie Pedersdatter**, også kendt som Sidsel Pedersdatter, f. 1800 i Sorgenfri i Veflinge sogn, døbt 16.02.1800 i Veflinge kirke, d. 18.02.1842 i Veflinge arbejds hus i Veflinge sogn, begravet 19.02.1842 i Veflinge kirkegård. Hun blev gift med (1) Peder Madsen, 23.10.1819 i Vigerslev kirke, f. ca. 1797, Ved vielsen bondekarl fra Taagerud. Sidsel Pedersdatter blev født i Sorgenfrihuset i 1800 og døbt den 16. februar i Veflinge kirke. 16 år senere blev hun samme sted konfirmeret med følgende skudsmål: "svagelig og yderlig tungnem, dog havde hun kundskab om Christendommens vigtigste sandheder - hendes opførsel god".
- I 1819 tjente hun i Taagerod i Vigerslev sogn, og her blev hun den 23.10.1819 gift med Peder Madsen fra Taagerod, født o.1797. Året efter var de indsiddere hos hendes far i Sorgenfri, og her fødtes deres søn Mads i 1820. Kort efter "forsvandt" Peder Madsen. Han er ikke død i Veflinge sogn; men da Sidsel snart efter giftede sig igen, må han enten være død i et andet sogn eller ægteskabet være opløst.
- Den 20.4.1822 blev hun gift i Veflinge kirke med den 34-årige tjenestekarl Jacob Madsen fra Taagerod. At det er den Jacob, der blev født i Veflinge i 1786 og døbt her 19. februar må anses som rimelig sandsynligt. Ifølge lægdsrullen opholdt han sig i 1815 i lægd 51, Skamby sogn. Han var 27 år, ugift, 62 1/4 tomme høj, havde været soldat 1806 og 1815 i Kongens regiment. Samme år flyttede han til Allesø (lægd 33) og i 1816 til Andebølle i Vissenbjerg (lægd 69). 1817 var han stadig her, 31 år gammel, men 1818 flyttede han til Vigerslev (lægd 60), hvor Taagerod ligger.
- Ved vielsen var Sidsel tjenestepige i Sorgenfri, og her var de nødt til at bo som indsiddere det første par år. Deres første barn blev født her i 1823, men det døde 4 dage efter fødselen. Da det næste barn blev født året efter, var de indsiddere i Rugaardhus i Veflinge sogn. Senere blev Jacob husmand i Sønderledhus, også i Veflinge, hvor de fik yderligere 4 børn.
- Jacob Madsen ernærede sig som husmand og daglejer; men måtte også indimellem leve af almisser. Til sidst lod han familien blive i huset i Veflinge, mens han selv tog arbejde som røgter hos forpagter Mackeprang på Langesø i Vigerslev sogn.
- Her fik han et sørgeligt endeligt, idet han i høet faldt ned på "en fork, som gik hen igen-nem hovedet". Han døde den 4.4.1836 på Langesø og blev begravet den 10. april på Vigerslev kirkegård.
- Sidsel blev boende i Sønderledhus, men måtte selvfølgelig leve som almisselem. I sin enkestand fødte hun endnu 2 børn; i begge tilfælde udlægges Hans Madsen fra Baardesø som fader.
- Endnu i 1840 boede hun i Sønderledhus, hun kaldte sig da Sidsel Marie (måske var det de tre ældste døtres mellemnavn, der "smittede af"); men ret meget længere fik hun ikke lov at blive boende. Da hun døde af en smitsom sygdom den 18.2.1842, var hun almisselem i Veflinge arbejds hus. Begravelsen fandt sted allerede dagen efter; den har næppe været prangende, men har sikkert passet til hendes liv, der bestemt ikke var nogen dans på roser. Hun nåede lige at blive 42 år. Hun blev gift med (2) Jacob Madsen, 20.04.1822 i Veflinge kirke. Partner med Hans Madsen, fra Baardesø

*Barn af Peder Madsen:*

- i **Mads Pedersen**, f. 06.10.1820 i Sorgenfri i Veflinge sogn, døbt 08.10.1820 i hjemmet, d. eft. 1901. Klodsmager i Odense. 1849 Sortebrødre Torv, 1853 og 1854 Frue Kirkestræde, 1859 og 1860 Frederiksgade 12. 1890 og 1901 Dronningensgade. Han blev gift med (1) Anne Sophie Kjærbye, f. 25.06.1824 i Kerteminde, døbt 26.06.1824 i hjemmet, d. 08.07.1859 i Odense, Vor Frue sogn, begravet 13.07.1859 i Odense, Vor Frue sogn. Datter af skipper Christen Kierbye og hstr. Marie Kirstine Jacobsen, Kerteminde. Døde af barselsfeber. Han blev gift med (2) Gjertrud Marie Mortensen, f. ca. 1835 i Odense, d. eft. 1901.

*Børn af Jacob Madsen:*

- ii **Peder Jakobsen**, f. 25.01.1823 i Sorgenfri i Veflinge sogn, døbt 26.11.1823 i hjemmet, d. 29.01.1823 i Sorgenfri i Veflinge sogn, begravet 01.02.1823 på Veflinge kirkegård.
- iii **Peder Jakobsen**, f. 08.09.1824 i Rugaardhus i Veflinge sogn, døbt 12.09.1824 i hjemmet, d. 27.06.1828 i Sønderledhus i Veflinge sogn, begravet 1828 i Veflinge kirkegård.
- iv **Hansine Marie Jakobsdatter**, f. 09.05.1827 i Sønderledhus i Veflinge sogn, døbt 10.05.1827 i hjemmet, d. eft. 1901. Partner med Peder Andersen. Hun blev gift med (2) Morten Holm Halvorsen, 05.06.1850 i Odense, Sankt Hans kirke, f. 07.07.1823 i Odense, Sankt Hans, døbt 01.11.1823 i Odense, Sankt Hans kirke, d. 28.04.1860 på Odense fattiggård, begravet 03.05.1860 i Odense, Sct. Knud. Søn af daglejer Morten Halvorsen og hstr. Birgitte Cathrine Hansen. Smedesvend i Odense. Partner med Jens Christian Hansen. Barnefader. Enkemand. Partner med Gustav Forsell. Barnefader. Hattemagersvend af København. Partner med Knud Andersen. Barnefader. Murersvend. Hun blev gift med (6) Hans Hansen, 29.09.1866 i Odense, Sankt Hans kirke, f. ca. 1816, d. 03.02.1869 i Odense, begravet 10.02.1869 i Odense, Sankt Hans sogn. Sømand. Arbejdsmand. Kræmmerhuset. Odense. Partner med Hans Bonnichsen Nissen, f. 03.01.1816 i Tyrstrup sogn, d. eft. 1873. Udlagt fader 1873. Ved FT 1860 boede han med familie Vindegade 37, forhuset 1. sal i Odense:  
Hans Bonnesen Nissen, 44, Gift, commissionair, huusfader, Haderslev  
Anne Marie Jepmand, 43, Gift, hans kone, Nyborg  
Amalie Christine Nissen, 16, Ugift, deres børn, Nyborg  
Josephine Frederike Nissen, 14, Ugift, deres børn, Nyborg  
Magrete Nissen, 10, Ugift, deres børn, Nyborg  
Caroline Christine Nissen, 8, Ugift, deres børn, Rudkjøbing.
- v **Jens Henrik Jakobsen**, f. 29.08.1829 i Sønderledhus i Veflinge sogn, døbt 06.09.1829 i Veflinge kirke, d. eft. 1847.
- vi **Karen Marie Madsen**, f. 24.04.1832 i Sønderledhus i Veflinge sogn, døbt 20.05.1832 i Veflinge kirke, d. eft. 1845. 1845 er hun i Særslev (forsørges af fattigvæsenet).
- 3. vii **Mette Marie Madsen**, f. 08.11.1834 i Sønderledhus i Veflinge sogn, døbt 30.11.1834 i Veflinge kirke, d. 19.06.1918 i Bjergmose i Aulum sogn, begravet 23.06.1918 på Aulum kirkegård. Hun blev gift med Christen Nielsen, 12.09.1858 i Felsted kirke.

*Børn af Hans Madsen:*

- viii **Maren Kirstine Madsen**, f. 09.04.1837 i Sønderledhus i Veflinge sogn, døbt 21.04.1837 i hjemmet, d. eft. 1845.
- ix **Mads Rasmus Hansen**, f. 24.07.1839 i Sønderledhus i Veflinge sogn, døbt 22.08.1839 i hjemmet, d. eft. 1845.

8. **Christen Jensen Kildsig**, f. 1748 i Kirkeby i Brejning sogn, døbt 04.06.1748 i Brejning kirke, d. 03.02.1829 i Kildsig i Brejning sogn, begravet 11.02.1829 i Brejning kirkegård. Han blev gift med Else Nielsdatter, 28.11.1773 i Nysogns kirke, Christen Jensen blev født 1748 i Kirkeby, Brejning sogn, og her blev han døbt 3. pinsedag den 4. juni. Jomfru Birgitte Thiim bar ham, og Thomas Westerbek, Jens Pilgaard, demoi-selle Else Margrethe Udstrup og Niels Feldbereders kone af Tudskjær var faddere. Else Nielsdatter blev født 1751 i Stræde og døbt i Nysogns kirke den 4. juli. Bodil Christi-stensdatter bar hende, og Jens Christensen, Niels Christensen, Thulle Jørgensen og Anne Mortensdatter var faddere. De blev trolovet den 6. november og gift 1. søndag i advent den 28.11.1773 i Nysogns kirke, forlovere var Anders Christensen og Jens Synderbye.

Efter vielsen er de bosat i Brejning sogn, hvor de får 8 børn døbt i perioden 1776-1792. Ved de fleste børns dåb omtales de "af Lille Kildsig", men en enkelt gang, 1784, "af Lille Rudmose". Derimod står de ikke opført nogen steder i Brejning sogn ved folketællingen i 1787; men det må vist skyldes en forglemmelse, for dette år fødes sønnen Niels i Kildsig et par måneder før og dør samme sted et par dage efter folketællingen.

I de første år var Christen Jensen fæstebonde under Brejninggaard; men den 8.1.1796 køber han gården Kildsig Mose eller Lille Kildsig til selveje, den har et hartkorn på tdr. 1-1-1-2.

I 1815 føler Christen Jensen trang til at skrive sit testamente, der i uddrag lyder således: Min søn Niels Christensen, 22 aar gammel, skal efter min død beholde min gaard Kildsig Mose udi Brejning sogn med bygning og jorder.. Dermed skal følge gødning, brændsel, indavl, besætning, stude, køer og andre kreaturer... samt den hele indbo..., saasom det altsammen ikke er mere end han til gaardens drift har fornøden, og alt dette skal han an-namme for den summa 125 rbd. sølvværdi, som er den prioriterede gæld, der hæfter paa gaarden. Og skal min søn Niels Christensen udbetale til mine øvrige børn i alt 40 rbd. nav-neværdi. Desuden udreder og anskaffer han som medgift for sin søster Anne Christensdat-ter, hvilken er herhjemme, en forsvarlig seng af klæder over- og underdyne, hovedpuder og lagener, samt gør hendes bryllup, alt uden betaling... Skulle jeg beslutte mig til - som gerne kan indtræffe, da jeg allerede er af ringe helbred - at afstå endnu i levende live, gaard og indbo til min søn, da modtager han samme imod at give min kone hans moder og mig hans fader, saa længe vi lever, klækkelig og sømmelig aftægt eller underholdning. Den jeg da selv har at bestemme. Ligesaa maa han forbinde sig til at besørge og stæde os begge uden betaling hæderlig til jorde.

Hvornår sønnen overtog gården vides ikke; men da Christen Jensen døde den 3.2.1829 i Kildsig, kaldtes han aftægtsmand - han blev knap 81 år gammel.

(Kilder: Kirkebøger. Bølling Herreds Skifteprotokol (B81-173) s. 79, 285. Bølling Herreds Skøde- og Panteprotokol (B80C-SP1) s. 599, (B81-SP8) s. 33, (B81-SP14) s. 31, 523.)

*Børn:*

- i **Barbara Christensdatter**, f. 1776 i Kildsig i Brejning sogn, døbt 27.10.1776 i Brejning, d. 1776 i Kildsig i Brejning sogn, begravet 17.11.1776 i Brejning.
- ii **Barbara Christensdatter**, f. ca. 1777 i Kildsig i Brejning sogn, d. 10.02.1855 i Tarp i Vedersø sogn, begravet 1855 i Staby kirkegård. Dåben ikke noteret i Brejning kirkebog. Aftægt: 1850 i Staby; 1855 i Tarp i Vedersø sogn hos mands brorsøn. Hun blev gift med Lars Olesen, f. 1777 i Hug i Vedersø sogn, d. 09.09.1834 i Sønderby i Staby sogn. Gmd. i Sønderby i Staby sogn (matr. 22) til 1834.
- iii **Anne Christensdatter**, f. jun. 1780 i Kildsig i Brejning sogn, døbt 25.06.1780 i Brejning kirke, d. 07.10.1845 i Brejning sogn, begravet 1845 i Brejning kirkegård. Ingen børn. Hun blev gift med Laurids Iversen (Kildsig), 26.12.1827 i Brejning, f. jul. 1770 i Nobjerghus i Hee sogn, døbt 29.07.1770 i Hee, d. 23.01.1841 i Kildsig i Brejning sogn. Gmd. i Kildsig.

- iv **Else Christensdatter**, f. dec. 1782 i Kildsig i Brejning sogn, døbt 29.12.1782 i Brejning kirke, d. april 1783 i Kildsig i Brejning sogn, begravet 1783 i Brejning kirkegård.
  - v **Jens Christensen**, f. jun. 1784 i Ll. Rudmose i Brejning sogn, døbt 06.06.1784 i Brejning kirke. Formodes 1829 at være i Holsten. (Udlagt barnefader 15.2.1807 i Brejning til Anders Christian Jensen, søn af Kirsten Marie Andersdatter)?
  - vi **Niels Christensen**, f. maj 1787 i Kildsig i Brejning sogn, døbt 28.05.1787 i Brejning kirke, d. 1787 i Kildsig i Brejning sogn, begravet 08.07.1787 i Brejning kirkegård.
  - vii **Niels Christensen**, f. maj 1790 i Kildsig i Brejning sogn, døbt 23.05.1790 i Brejning kirke, d. ca. 1791.
  - viii **Christian Christensen**, f. maj 1790 i Kildsig i Brejning sogn, døbt 23.05.1790 i Brejning kirke. Gmd. i Lemtorp ved Lemvig; senere i Brejning. F1840 og ff ikke i Brejning. Han blev gift med Kirsten Pedersdatter, f. 1804.
4. ix **Niels Christensen**, f. 1792 i Kildsig i Brejning sogn, døbt 30.12.1792 i Brejning sogn, d. 09.05.1868 i Sandgaard Mark i Aulum sogn, begravet 17.05.1868 i Aulum kirkegård. Han blev gift med Kirsten Jensdatter, 09.11.1828 i Brejning kirke.
9. **Else Nielsdatter**, f. 1751 i Stræde i Nysogn, døbt 04.07.1751 i Nysogns kirke, d. 20.04.1832 i Kildsig i Brejning sogn, begravet 30.04.1832 i Brejning kirkegård.
10. **Jens Madsen Steengard**, f. 1772 i Kloster i Nysogn, døbt 17.05.1772 i Nysogns kirke, d. 1813 i Nørby i Nysogn, begravet 15.06.1813 i Nysogns kirkegård. Han blev gift med Johanne Mortensdatter, 1794 i Nysogns kirke, Som forældrenes eneste barn har Jens sikkert boet hjemme hos dem, indtil han overtog Stengard efter faderen, bortset fra den periode, hvor han måtte aftjene sin værnepligt. Herom meddeler lægdsrullen, at han er søvant og har tjent 1 år i flåden o. 1794; desuden oplyses det, at han er 62 tommer høj, dvs. 162 cm.
- Efter at være vendt hjem igen giftede han sig med Johanne Mortensdatter. Endnu ved folketællingen 1801 benævnes han som inderste, der tjener hos faderen; men i 1802, da han køber Stengard til selveje, benævnes han som fæster af gården. Stengard havde et hartkorn på 4,9 tdr. og kostede 500 rdl. Her fødtes ægteparrets 9 børn i perioden 1794-1812; men med økonomien har det nok ikke været allerbedst, for i 1811 må de låne 400 rdl. af Niels Strandgaard i Gammelsogn, og da er gården i forvejen belånt med 400 rdl., formentlig lånt til at betale gården med i 1802.
- Endnu værre går det da Mads dør i juni 1813, kun 41 år gammel. Gården overgår til Niels Strandgaard og 2 andre mænd; men der oprettes en kontrakt i 1816, hvorefter Johanne skal have husværelse, haveplads, mælk og 4 læs ildebrændsel.
- Ud fra skiftet efter Jens Madsen Steengard i 1813 kan man få en del oplysninger om boligen og dens indbo. Den bestod af stue, køkken, bryggers, kælder og loft. Udhusene udgjordes af kostald, hestestald, hakkelseshus, tærskelo og vognskur.
- I stuen var der et fyrretræsbord med skammel, et lille bord, 3 stole, en jernkakkellovn, et spejl, 20 mælkesætter, 2 fade, 2 potter, 1 krus, 4 stentallerkener, 1 skab, 3 flasker, 2 glas, 2 lysestager, 2 træbøtter, 3 hornskeer, 2 træskeer, 2 æsker, 2 teskeer, 4 gamle bøger, 2 glas mere, 3 par tekopper, desuden sengeklæder, "som for det meste er gamle".
- For de øvrige rum opremses indholdet også, bl.a. var der i vognskuret 3 vogne, 1 plov og 1 jernharve. Besætningen var på 3 heste, 4 køer, 2 kalve, 10 får og 1 lam.
- Stengard blev senere udstykket, og i 1823 købte sønnen Mads Jensen 3 af parcellerne (godt 1 skp. hartkorn) med bygninger for 50 rdl. Samtidig overtog han aftægtsforpligtelserne fra kontrakten af 1816 og lovede at holde Johanne Mortensdatters husværelse i for-svarlig stand, samt levere hende 1 pot nymalket mælk daglig.

Johanne Mortensdatter døde af "brækning" i 1831 i Nørby og blev begravet den 3. august på Nysogns kirkegård, hun blev knap 61 år gammel.

Skifteprotokollen meddeler, at hun "efterlader intet".

(Kilder: Ulfborg Hind Herreds Skifteprotokol (B80A-163) s. 373, (B80A-165) s. 204. Bølling Herreds Skifteprotokol (B81-175) s. 35, 49. Slægtsbog, Anders Christensen (Randeris), født 1781, gårdejer i Randeris, Brejning sogn. Dansk Slægtsforskning 1972. Slægtsbog, Mads Pedersen, født 1800, gårdejer på Koldinghus mark, Brejning sogn. Dansk Slægtsforskning 1973).

*Børn:*

- i **Birgitte Jensdatter**, også kendt som Birreth el. Birte, f. 1794 i Nørby i Nysogn, døbt 10.08.1794 i Nysogns kirke, d. 13.10.1870 i Vægerskilde i Brejning sogn, begravet 21.10.1870 i Brejning. 1855 og 1860 aftægtskone i et hus i Vægerskilde. Benævnes gift, men manden nævnes ikke. Hun blev gift med Lauge Jensen, f. ca. 1796 i Nysogn, d. 12.04.1870 i Vægerskilde i Brejning sogn, begravet 20.04.1870 i Brejning. Gmd. i Vægerskilde i Brejning (1834)-(1845), (1850)-(1855) er han gårdbestyrer i Nørkjær i Hee og 1860 aftægtsmand her, mens Birgitte bor i Brejning. 1870 aftægtsmand i Vægerskilde.
- ii **Maren Jensdatter (Stenggaard)**, f. 1796 i Nørby i Nysogn, døbt 13.03.1796 i Nysogns kirke, d. 02.04.1873 i Andrup i Stauning sogn, begravet 08.04.1873 i Stauning. 1873 fattiglem. Ophold hos Christian Ditlev Pedersen i Andrup. Hun blev gift med Niels Thomsen Refstrup, 29.10.1826 i Stauning, f. 1804 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 08.01.1804 i Stauning kirke, d. 11.09.1851 i Andrup i Stauning sogn, begravet 14.09.1851 i Stauning. Murer i Stauning: Bousø, Sønderby (650) 1834-39, Andrup (360) 1841-63.
- iii **Mads Jensen**, f. 1797 i Nørby i Nysogn, døbt 01.10.1797 i Nysogns kirke, d. 1800 i Nørby i Nysogn, begravet 02.02.1800 i Nysogns kirkegård.
- iv **Ane Jensdatter**, f. 1799 i Stenggaard i Nysogn, døbt 07.04.1799 i Nysogns kirke, d. 12.04.1878 i Fattiggaarden i Brejning sogn, begravet 1878 i Brejning kirkegård. Se Slægtsbog Mads Pedersen, ane nr. 3. Hun blev gift med Mads Pedersen, 27.11.1825 i Gammelsogn, f. 1800 i Bjerregaard i Gammelsogn, døbt 20.07.1800 i Gammelsogn, d. 12.03.1849 i Koldinghus Mk. i Brejning sogn, begravet 18.03.1849 i Brejning. Hmd. i Nørby i Nysogn. Gmd. i Magersped i Brejning 1833, hmd. Koldinghus i Brejning 1837-45. Slægtsbog 1973.
- v **Mads Jensen Steenggaard**, også kendt som Mads Stenggaard, f. 1802 i Nørby i Nysogn, døbt 24.01.1802 i Nysogns kirke, d. 13.11.1867 i Højbjerg i Nysogn, begravet 21.11.1867 i Nysogn. Gmd. i Stenggaard, fra 1827 i Bjerre i Nr. Røjklit (matr. 52a). Han blev gift med (1) Ane Cathrine Knudsdatter, 06.10.1822 i Gammelsogns kirke, f. 1795 i Kloster i Nysogn, døbt 01.05.1795 i Nysogn, d. 19.04.1849 i Bjerre, Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 29.04.1849 i Nysogn. Han blev gift med (2) Karen Madsdatter, 1855/1861 (se note 1), f. 06.10.1816 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 06.10.1816 i hjemmet, d. 10.07.1875 i Nysogn, begravet 17.07.1875 på Nysogns kirkegård.
5. vi **Kirsten Jensdatter**, f. 1804 i Nørby i Nysogn, døbt 08.01.1804 i Nysogns kirke, d. 29.11.1876 på Sandgaard Mark i Aulum sogn, begravet 06.12.1876 i Aulum sogn. Hun blev gift med Niels Christensen, 09.11.1828 i Brejning kirke.
- vii **Karen Jensdatter**, f. 1805 i Nørby i Nysogn, døbt 15.09.1805 i Nysogns kirke, d. 26.02.1844 i Pilgaard i Brejning sogn, begravet 03.03.1844 i Brejning. Skifte B81-175 s. 35, 49, 1+7 børn. Partner med Christian Jensen. Ungkarl af Abild sogn. Udlagt fader. Hun blev gift med (2) Søren Knudsen, 17.10.1830 i Brejning kirke, f. 28.10.1802 i

Brejning sogn, døbt 31.10.1802 i hjemmet, d. 28.08.1870 i Pilgaard i Brejning sogn, begravet 04.09.1870 i Brejning. Smed, 1830 i Mosdal. Gmd. i Pilgaard i Brejning (1834)-(1870).

viii **Ane Johanne Jensdatter**, f. 1809 i Nørby i Nysogn, døbt 10.09.1809 i Nysogns kirke, d. 1811 i Nørby i Nysogn, begravet 29.12.1811 i Nysogns kirkegård.

ix **Ane Johanne Jensdatter**, f. 1812 i Nørby i Nysogn, døbt 15.03.1812 i Nysogns kirke, d. 25.12.1882 i Ølstrup Mølle i Ølstrup sogn. Hun blev gift med Christen Andersen, 02.10.1831 i Brejning, f. 09.06.1804 i Randeris i Brejning sogn, d. 15.05.1893 i Ølstrup Mølle i Ølstrup sogn. (Udlagt barnefader i Stauning 1831 - evt. en anden Christen Andersen). Hmd. i Vognbjerg i Dejbjerg 1836. Gdr. i Randeris; hmd. i Kirkeby (1845), Sønderhede i Brejning.

11. **Johanne Mortensdatter**, f. 1770 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 23.09.1770 i Nysogns kirke, d. 30.07.1831 i Nørby i Nysogn, begravet 03.08.1831 i Nysogns kirkegård. Hun blev gift med (1) Jens Madsen Steengaard, 1794 i Nysogns kirke. Hun blev gift med (2) Jens Jensen Opstrup, 1813 i Nysogn, f. i Stadil.

12. **Mads Jørgensen**, f. ca. 1749, d. 1790 i Veflinge sogn, begravet 14.07.1790 i Veflinge. Han blev gift med Sidsel Jacobsdatter, 02.07.1779 i Veflinge kirke.

*Børn:*

i **Hans Madsen**, f. 1779 i Veflinge sogn, døbt 29.08.1779 i Veflinge kirke.

ii **Mette Marie Madsdatter**, f. 1782 i Høved i Veflinge sogn, døbt 21.04.1882 i Veflinge kirke.

6. iii **Jacob Madsen**, f. 1786 i Høved i Veflinge sogn, døbt 19.02.1786 i Veflinge kirke, d. 04.04.1836 i Langesø i Vigerslev sogn, Odense amt, begravet 10.04.1836 på Vigerslev kirkegård. Han blev gift med Sidsel Marie Pedersdatter, også kendt som Sidsel Pedersdatter, 20.04.1822 i Veflinge kirke.

13. **Sidsel Jacobsdatter**, f. 1752 i Fuglesang i Veflinge sogn, døbt 03.09.1752 i Veflinge kirke, d. eft. 1790.

14. **Peder Pedersen**, f. ca. 1764, d. 14.10.1842 i Sorgenfri i Veflinge sogn, begravet 21.10.1842 i Veflinge kirkegård. Han blev gift med (1) Maren Jørgensdatter, 09.11.1792 i Vigerslev kirke, Peder og Maren boede først i "Lærkesmeden" i Vigerslev sogn, hvor deres første barn blev født i 1792; men da det næste barn blev født 1795, boede de i Vissenbjerg. Kort efter flyttede de til Veflinge sogn, hvor de kom til at bo i huset "Sorgenfri". Det var et jordløst hus, så Peder Pedersen måtte ernære sig som daglejer, og der er al grund til at tro, at tilværelsen i "Sorgenfri" var alt andet end sorgfri; men her blev de boende resten af deres dage, og de blev i hvert fald velsignet med masser af børn, nemlig 9 i alt.

I næste ægteskab fik han yderligere 7 børn. Endnu i 1834 var Peder Pedersen hovedbeboer i "Sorgenfri", der også havde plads til en indsidder, skomageren Hans Pedersen - sandsynligvis Peders søn af 1. ægteskab - og den-nes husholderske, samt en inderste. Peder Pedersen var nu så gammel, at han ikke længere kunne klare at være daglejer, han benævnes husmand, tjener og almisselem. Han blev gift med (2) Karen Jensdatter, 24.05.1813 i Vigerslev kirke, f. ca. 1788 i Vigerslev sogn, d. eft. 1850, 1845 enke og daglejerske i Sorgenfri. 1850 almisselem samme sted.



*Børn af Maren Jørgensdatter:*

- i **Karen Pedersdatter**, f. 06.12.1792 i Lærkesmeden i Vigerslev sogn, Odense amt, døbt 16.12.1792 i Vigerslev kirke.
- ii **Peder Pedersen**, f. 1795 i Aalemose i Vissenbjerg sogn, døbt 1795 i hjemmet. Lægdsrulle 1814 nr. I315 ny 253 (AO 68). 61 1/4 tomme, opholder sig på Rugaard. 1817: ny 225 do. Soldat 1. juli 1818 ved Kongens Reg., 30. maj 1820 afgivet til Kronborg fæstning.
- iii **Jørgen Pedersen**, f. 05.09.1797 i Sorgenfri i Veflinge sogn, døbt 15.10.1797 i Veflinge kirke, d. 20.01.1861 i Ubberud sogn, begravet 26.01.1861 i Ubberud. Husmand i Ll. Bækhus i Ubberud. Klodsmager. Teglmester i St. Ubberud, til sidst almisselem. Han blev gift med Johanne Dorthea Jensdatter, 18.06.1823 i Ubberud kirke, f. ca. 1786 i Tommerup sogn, d. 18.10.1846 i Ubberud sogn, begravet 25.10.1846 i Ubberud.
- 7. iv **Sidsel Marie Pedersdatter**, også kendt som Sidsel Pedersdatter, f. 1800 i Sorgenfri i Veflinge sogn, døbt 16.02.1800 i Veflinge kirke, d. 18.02.1842 i Veflinge arbejdshus i Veflinge sogn, begravet 19.02.1842 i Veflinge kirkegård. Hun blev gift med (1) Peder Madsen, 23.10.1819 i Vigerslev kirke. Hun blev gift med (2) Jacob Madsen, 20.04.1822 i Veflinge kirke. Partner med Hans Madsen.
- v **Mads Pedersen**, f. 14.05.1802 i Sorgenfri i Veflinge sogn, døbt 16.05.1802 i Veflinge kirke.
- vi **Hans Pedersen**, f. 1805 i Sorgenfri i Veflinge sogn, døbt 27.01.1805 i Veflinge kirke.
- vii **Mette Kiestine Pedersdatter**, f. 16.05.1807 i Sorgenfri i Veflinge sogn, døbt 31.05.1807 i Veflinge kirke, d. 1812 i Sorgenfri i Veflinge sogn, begravet 19.01.1812 i Veflinge kirkegård.
- viii **Christiane Pedersdatter**, f. 27.09.1810 i Sorgenfri i Veflinge sogn, døbt 18.11.1810 i Veflinge kirke.
- ix **Mette Kirstine Pedersdatter**, f. 15.08.1812 i Sorgenfri i Veflinge sogn, døbt 04.10.1812 i Veflinge kirke, d. 1812 i Sorgenfri i Veflinge sogn, begravet 12.12.1812 i Veflinge kirkegård.

*Børn af Karen Jensdatter:*

- x **Jens Pedersen**, f. 22.04.1814 i Sorgenfri i Veflinge sogn, døbt 22.05.1814 i Veflinge kirke.
- xi **Maren Pedersdatter**, f. 27.08.1816 i Sorgenfri i Veflinge sogn, døbt 22.09.1816 i Veflinge kirke, d. 19.03.1876 i Søndersø sogn, begravet 24.03.1876 i Søndersø. Hun blev gift med Lars Olsen, 18.11.1849 i Søndersø kirke, f. ca. 1807 i Skamby sogn, d. 10.01.1873 i Søndersø sogn, begravet 16.01.1873 i Søndersø. Hjulmand og indsidder i Søndersø.
- xii **Jakob Pedersen**, f. 17.03.1819 i Sorgenfri i Veflinge sogn, døbt 21.03.1819 i hjemmet, d. 26.07.1864 i Veflinge sogn, begravet 29.07.1864 i Veflinge. Ved FT 1845 formentlig ham, der var tjenestekarl på en gård i Badstrup, Skamby sogn: Jacob Pedersen, 27, Ugift, Tjenestekarl, Veflinge sogn, Odense Amt

Ved FT 1855 formentlig ham, der var tjenestekarl på en gård i Allesø, Lunde sogn:  
Jacob Pedersen, 41, Ugift, Tjenestefolk, Veflinge Sogn, Odense Amt.

1860 almisselem på omgang i sognet (Veflinge).

- xiii **Ane Katrine Pedersdatter**, f. 26.05.1821 i Sorgenfri i Veflinge sogn, døbt 1821 i Veflinge kirke, d. 21.04.1822 i Sorgenfri i Veflinge sogn, begravet 1822 i Veflinge kirkegård.
- xiv **Ane Katrine Pedersdatter**, f. 28.03.1823 i Sorgenfri i Veflinge sogn, døbt 1823 i Veflinge kirke, d. 01.12.1823 i Sorgenfri i Veflinge sogn, begravet 1823 i Veflinge kirkegård.
- xv **Johanne Marie Pedersdatter**, f. 22.11.1824 i Sorgenfri i Veflinge sogn, d. 13.06.1896 i Søndersø By og sogn, begravet 19.06.1896 i Søndersø. Hun blev gift med Anders Christiansen, 10.11.1861 i Søndersø kirke, f. 16.06.1817 i Skåne i Sverige, d. 07.05.1893 i Søndersø By og sogn, begravet 12.05.1893 i Søndersø. Ved vielsen indsidder på Søndersø Mark. Til sidst fattiglem.
- xvi **Mariane Pedersen**, f. 15.04.1830 i Sorgenfri i Veflinge sogn, døbt 25.04.1830 i Veflinge kirke, d. 05.11.1894 i Odense, Sankt Hans sogn, begravet 10.11.1894 i Odense. Hun blev gift med Hans Jørgen Rasmussen, 15.02.1857 i Veflinge kirke, f. 17.02.1829 i Odense, d. eft. 1901. Ved vielsen kom han fra Bogense. Snedker i Haarslev; 2.11.1860 til Søndersø; senere i Brylle og Odense.
15. **Maren Jørgensdatter**, f. 1774 i Rue i Vigerslev sogn, Odense amt, døbt 13.02.1774 i Vigerslev kirke, d. 1813 i Sorgenfri i Veflinge sogn, begravet 17.01.1813 i Veflinge kirkegård.

16. **Jens Jacobsen**, f. ca. 1702 i Hanning sogn, d. 11.07.1772 i Kildsig i Brejning sogn, begravet 19.07.1772 i Brejning kirkegård. Han blev gift med (1) Barbara Pedersdatter, ca. 1738, Jens Jacobsen blev født o. 1702 i Aarup i Hanning sogn som søn af Brejninggaards fæste-bonde Jacob Nielsen. Det var derfor naturligt, at han som ung kom i tjeneste hos godsejer Eenholm på Brejninggaard. I 1727 forsynede Eenholm ham med fripas, så han kunne tage arbejde hos byfoged Schandrup i Ringkøbing, hvor han blev avlskarl og røgter. Han var åbenbart en dygtig karl, som byfogeden gerne ville beholde i sin tjeneste, og han tilbød ham fæstegården Dalagergaard i Borris på gode vilkår. Eenholm ville imidlertid ikke af med en dygtig bondekarl, så i påsken 1730 sendte han bud til Jens Jacobsen og beordrede ham tilbage til Brejninggaard, med trusler om ellers at lade ham springe soldat. Selv om byfogeden lovede støtte til sin kommende fæster, og endog ad rettens vej overvejede at tvinge Eenholm til at lade ham blive, så endte det med at Jens Jacobsen vendte tilbage til Brejninggaard. Eenholm var for mægtig en mand at føre sag imod.
- I 1739 sidder Jens så som fæstebonde i "Villads' Væring" i Kirkeby i Brejning. Han var i mellemtiden blevet gift med Barbara Pedersdatter, der var født o. 1712 i Kildsig i Brejning sogn. De blev gift o. 1738, idet Jens Jacobsen den 18.7.1738 giver af-kald på den arvelod, "som min kone Barbara Pedersdatter kunne vente at blive hende tilfalden efter hendes endnu levende moder Anna Madsdatter, hvilken arvepart bestaae der-udi, at Niels Lauridsen Feldbereder haver gjort min og min kones bryllup, saa jeg meget vel dermed er fornøjet."
- Sammen fik de 6 børn i perioden 1739-1751. I 1744 og 1748 nævnes Jens Jacobsen endnu som fæster i Kirkeby; men 1752 overtager han sin kones fødegård, "Lille Kildsig", en fæstegård på 2 tdr. hartkorn under Brejninggaard. Den var svogeren Niels Jensen (Thomsen) blevet fradømt p.g.a. forsømmelighed. Her døde Barbara Pedersdatter i 1765 kun 53 år gammel; hun blev begravet den 29. juni på Brejning kirkegård.
- Den 21.7.1765 blev der holdt skifte. Stuehuset bestod af 14 fag. I stuen var der et fyrre-træsbord med åben fod, et mindre bord med skuffe, 2 små træstole, en bøggestol med be-slag, en jernkakkellovn og 2 indmurede sengesteder med diverse sengeklæder. Der var også et hængeskab af fyr med lås, en lille hylde, 4 små skilderier, et lille spejl, 10 gamle bøger, en tepotte og 2 par tekopper, 14 mælkesætter, en pægl-flaske, en bouteille, et krus med låg, glas og en lysesaks af jern.
- I et lille kammer var der 2 små tinlysestager, en skæggemand, 12 potter og 2 stentallerkener. I den vestre stue var der et fyrretræsbord med åben fod, et gammelt klædeskab, et gammelt vognskrin og drengens seng med sengeklæder. Desuden var der en grønmalet egekiste med lås, hvori Barbaras gangklæder var: 1 sort klædeskjole, 1 sort vadmestruje og skørt, 1 blå trøje og skørt, 1 brun klædestrøje, 1 grønt hjemmegjort skørt, 1 sribet skørt, 1 gammel kartunskåbe med rødt ryedragt, 1 rød ulden nattrøje, 1 grøn ryesklokke, 1 sribet hjemme-gjort skørt, 1 gammel daglig trøje, 2 blå lærredsforklæder, 1 damaskhue, 2 kartunshuer, 1 sort bajshue, 1 sort hætte, 1 sort fløjlsbandepude, 1 par sorte vanter, 1 par lodne handsker, 1 sort muffe, linned med kniplinger, 2 par halværmer med og uden kniplinger, 2 par strømper og 1 par sko.
- I nok et lille kammer var der kun 1 skålpund lammetrug. I bryggerset var der selvfølgelig en kobberbryggekedel, tønner, kar og forskellige andre redskaber. I køkkenet var der 4 røde fade, 2 stentallerkener, 2 røde potter, 1 trækande, 3 træstallerkener, 1 bøtte, 1 spand, 1 balje, 1 jernpande, 1 ildklemme, 1 lille standtønne, 3 sorte gryder og 2 små træskåle. I kælderen var 6 hollandske stentallerkener, 2 hollandske stenfade, 2 egeølfjerdinger, 1 halvtønne til øl, 1 lille bord, 1 kærne, 1 dejtrug, 1 bøtte, 3 små grynbøtter og 1 øltragt.
- Laden bestod af 15 fag, fæhuset af 24 fag og svinehuset af 2 fag. Besætningen bestod af 2 heste, 1 par hvidbrogede stude, 4 køer, 1 hvid og 1 sort studekalv, 9 får, 3 lam og 1 sort-broget sogalt.
- Af redskaber nævnes 2 vogne, plov, harve med jerntænder, høleer, river, en lyngle, greb, spade, økse m.m.
- Boets indtægter blev godt 134 rdl., udgifterne blev godt 135 rdl., så der blev ingen arv til børnene; men Jens Jacobsen lovede, "at opføde de smaa og uopfødte til ære og lære udi deres kristendom, som en retskaffen fader vel anstaar, saa længe den allerhøjeste vil give ham liv og helbred; desuden at betale enhver af sine kreditorer - først og fornemmelig sit høje herskab."

Senere giftede Jens Jacobsen sig med Else Nielsdatter (1718-1800); men i dette ægteskab var der ingen børn.

Den 11. juli 1772 døde Jens Jacobsen i Kildsig. Han blev begravet den 19. og benævnes da som en af præstens medhjælpere, dvs. en der hjælper præsten med at føre tilsyn med sog-nets beboere, "særdeles bør de have indseende med saadanne laster, som ellers ved sæd-vanlig rettergang ikke saa beqvemmeligt er at afskaffe eller bevise, som: prædikens forsømmelse, hellige dages misbrug til gilde, drik.., gøglen... eller andet saadant, fraholdelse fra sacramentet over et fjerding, halvt eller helt aar, idelig sværge og banden.., letfærdig selskabs besøgelse og omgængelse, rufferi, fylderi og idelig drukkenskab.., i synderlighed ungdommens forførelse til drik (m.m.)." (Danske Lov II.IX.8).

Ved skiftet den 13 juli ses, at der er sket ændringer siden sidste skifte. Stuehuset består af 12 fag, laden 10 fag, østre lade 14 fag, fæhuset 10 fag og svinehuset 2 fag.

Også i indboet er der sket ændringer, og så får vi selvfølgelig denne gang oplysning om Jens Jacobsens gangklæder: 2 brune kjortler, 2 brune veste med metalknapper, 2 sorte klædeskjoler, 1 par klædesbukser, 1 vadmelspels, 1 rødtribet trøje, 1 rødtribet brystdug med metalknapper, 1 læderbrystdug, 1 par læderbukser med messingknapper, 2 par bukser, 1 trøje, 1 par gamle støvler, 2 blågarnsskjorter, 1 par halværmer, 1 krave, 1 par vanter, 1 hat og 3 par fodhoser.

Denne gang var boets indtægter kun godt 120 rdl., mens udgifterne var over 130 rdl. Der var altså endnu ringere arvemuligheder for børnene, end da deres mor døde; men det kom nu ikke som nogen overraskelse for dem, hvilket dette brev fra den ældste søn til skiftefor-valteren fortæller:

"Monsieur.

Det er mig berettet, at min fader Jens Jacobsen i Kielsig skal den 10. ved døden være afgang, i hvad tilstand hans efterladte stervboe befindes er mig ikke bekjendt, men jeg forestiller mig, at arven ikke bliver stor, det er derfor ikke saa meget i den hensigt jeg skriver Dem til, thi jeg gjør mig fuldkommen forsikret om en lovmæssig behandling. Men da jeg slutter, at der er vel een af mine brødre, der har lyst til gaarden, saa sker det fornemmelig for derudi at tilbede mig Deres assistance med tjenstlig anmodning, at saafremt enken paa lovlig maade at faae fra gaarden, at een af mine brødre da maae faae den igjen, troe at De heri gjør mig en større tjeneste, end De kan troe...

P. Aarup, Katterupgaard pr. Slagelse d. 28.7.1772."

Ønsket om at få en af brødrene til gården faldt godt i tråd med den afdødes ønsker, som skifteforvalterens svar på brevet viser:

"Efter den afdødes begjæring til herskabet kort før hans død angaaende at hans yngste søn Peder (Jørgen) Jensen maatte overlades stedet i fæste, da er saadant og saavidt lovet og tilsagt, om enken bekvemmer sig til afstaaelsen, da hun til aftægt skulle nyde det saakaldte byggested Rudmose med 2 pletter agre i marken og enghaven, samt at flytte seng, kiste, bønne og spande med mere smaat, og at hende gives fra stedet en ko, som hun selv besørger fodret, hvilket foranførte den afdøde selv i pennen har forfattet.

Desuagtet synes mig det bedste at være, naar moder og stedsønnen Peder Jensen kunne gaa i fællig med hinanden, saa længe enken ingen lovlig klagemaal kan føre over hans ulydighed eller gjenstridighed med mere moverende aarsager, som ved giftermal og deslige kan forefalde, da stedet i saa maade for en temmelig stor udgift kunde forskaanes.

Hvad med arvingernes tanker var ved (skifte)forretningen paa 30.dagen, begriber jeg ej, og uagtet det lod paa dem, at alting var gjort ret og lovlig nok, nægtede de dog at underskrive forretningen, der og kan være et og det samme og lige meget, da arven derved hverken formeres eller formindskes... Skiftet blev udsat til d. 21. sept. førstkommende, til hvilken tid monsieur Aarup enten ved skrivelse, fuldmagt eller paa anden maade behagelig melder sig. For at føje børnene har herskabet hr. etatsraad von Albertin tilstaaet, at den afdødes klæder maae skiftes til erindring om deres afdøde fader.

Breininggaard d. 13. aug. 1772 med forblivende N. Jacobsen."

Da Peder Aarup ikke lod høre fra sig til 21. september, blev skiftet udsat nok engang - til 22.1.1773.

Her erklærede skifteforvalteren "at ville holde sig den afdødes vilje efterrettelig, der af ham selv i hans svaghed er opsat, og saaledes lover og forsikrer, at sønnen Peder Jørgen Jensen, naar moderen det med god vilje og minde vil tillade, skal straks eller i tiden, naar hun det vil tillade, faae stedet Kielsig i fæste, saaledes som hans fader det tilforn haft samme. Enken svarede herpaa og takkede husbond for god,

ærlig og redelig medfart, og forment endnu for nogen tid at sidde hen med sønnen som tilforn, da tiden nærmere lærte hende og sønnen samt slægten, hvilket der var det retteste og bedste."

(Kilder: Kirkebøger og folketællinger. Brejninggaard Skifteprotokol (G449-1) s. 117-118, 474-481, (G449-2) s. 82b-85b. Lundenæs Bøvling Amts Skifteprotokol (B8-1084) s.54b ff. Slægten fra Kongsholm Mølle. Slægtsarkivet, Viborg, 1984, ane 20 og 21. Brejning sogns kirkeblad 1994 / Bølling Herreds Tingbog 1730 s. 83b. Danske Procuratorer 1660-1869 af H. Hjorth-Nielsen).

. Han blev gift med (2) Else Nielsdatter, f. ca. 1718, d. 1800 i Brejning sogn, begravet 07.09.1800 i Brejning.

*Børn af Barbara Pedersdatter:*

- i **Peder Jensen Aarup**, f. ca. 1739 i Brejning sogn, d. 03.04.1809 i Holbæk. 1772 foged på Kattrupgaard ved Slagelse; 1787 er han enkemand og bor Nørrestrædet 75 i Ringsted, hvor han ernærer sig ved skriverier. 1801 er han logerende hos værtshusholder Jens Jensen Møller, Broelægger Strædet No. 148, Holbæk, han kaldes nu procurator.

Danske Procuratorer 1660-1869 af H. Hjorth-Nielsen:

Aarup, Peter, Oktobr. 1790: exam. jur. (bekv.)1) Havde alt da i nogle og tyve Aar gaet i Rette som Fuldmægtig og været Forvalter ved flere Hovedgaarde.2) Træffes 1784 og 87 boende i Ringsted.3) 22. Juli 1791: Procurator ved Underretterne i Kalundborg, Dragsholm, Sæbygaard og Holbæk Amter samt for disse Amter for Sjællands Landsting.2) Død 3. April 1809 i Holbæk. 73 Aar gl.4). - g. m. Birgitte Møller, begr. 25. Maj 1787 i Ringsted. 40 Aar gl.3)

1) Eksamensprt. 2) Sjæll. Reg. Nr 597, m. Indlæg.3) Ringsted Kbg. 4) Holbæk Kbg.

Skifte:

Peder Aarup procurator ( Peter Aarup) 3 Apr 1809 pg 310 311 320 322 327 328 330 333 334

Børn:

Jens Jonas Aarup forvalter i Ryegaard

Henrich Wilhelm Aarup, tiener i Roeskilde Amtstue

Valentin Aarup (of age)

Maximilianus Philippus Aarup

Niels Christian Aarup forvalter i Nyerod (?død) (Nysøe, Præstø)

? Andrea Sophie Moller = (skilt) Thomas Andreasen ( Ane Sophie Moller)

(værge)Aarup forvalter i Ryegaard

(værge)Peder Wisman snedker / Hans Hansen vertshmd

[Holbæk Byefoged; Bk 9 1796-1828; film 49317]

Han blev gift med Birgitte Møller, 10.07.1772 i Sæby sogn, Løve hrd. på Sjælland, f. 1748 i Sæby sogn, Løve hrd. på Sjælland, døbt 12.06.1748 i Sæby, d. 1787 i Ringsted, begravet 25.05.1787 i Ringsted.

- ii **Jacob Jensen Røjkum**, f. ca. 1740 i Brejning sogn, d. 12.06.1817 i Røjkum i Brejning sogn, begravet 20.07.1817 i Brejning. Gmd. i Røjkum i Brejning. Han blev gift med Karen Hansdatter, f. ca. 1744, d. 02.08.1836 i Kongsholm i Dejbjerg sogn, begravet 07.08.1836 i Dejbjerg.
- iii **Niels Jensen**, f. ca. 1743 i Brejning sogn, d. eft. 1789. På Mors ved Nykøbing. 1789 i Brejning.

- iv **Jens Jensen Vesterbæk**, f. 1745 i Kirkeby i Brejning sogn, døbt 09.05.1745 i hjemmet, d. 1811 i Vesterbæk i Brejning sogn, begravet 07.07.1811 i Brejning. Fæstegmd. i Vesterbæk i Brejning. (1787,1801). Han blev gift med Ide Nielsdatter Give, f. ca. 1740 i Hvingel i Hee sogn (se note 2), d. 01.12.1816 i Vesterbæk i Brejning sogn, begravet 08.12.1816 i Brejning. Enke efter Christen Jensen Polder (viet 8.6.1767 i Hee). ? Forbindelsen til nævnte forældre er sandsynlig men udokumenteret: ældste søn kan være kaldt op efter hendes afdøde mand. næstældste datter kan være kaldt op efter hendes mor. De 2 ældste børn er ikke fundet døbt i Brejning, selv om folketællingerne angiver, at de er født her.
8. v **Christen Jensen Kildsig**, f. 1748 i Kirkeby i Brejning sogn, døbt 04.06.1748 i Brejning kirke, d. 03.02.1829 i Kildsig i Brejning sogn, begravet 11.02.1829 i Brejning kirkegård. Han blev gift med Else Nielsdatter, 28.11.1773 i Nysogns kirke.
- vi **Peder Jørgen Jensen**, f. 1751 i Brejning sogn, døbt 08.04.1751 i Brejning kirke, d. 14.06.1818 i Kildsig i Brejning sogn, begravet 21.06.1818 i Brejning. Omkring 1772 fæstede Peder Jørgen Jensen Lille Kildsig efter faderen og købte den til selveje i 1794 fra Brejninggård. Han blev gift med Karen Jensdatter, f. 1749 i Brejning sogn, døbt 27.04.1749 i Brejning, d. 1810 i Kildsig i Brejning sogn, begravet 16.12.1810 i Brejning.
17. **Barbara Pedersdatter**, f. 1712 i Kildsig i Brejning sogn, d. 21.06.1765 i Kildsig i Brejning sogn, begravet 29.06.1765 på Brejning kirkegård.
18. **Niels Christensen \* Stræde**, f. ca. 1715, d. 1803 i Nysogn, begravet 16.01.1803 i Nysogns kirkegård. Niels Christensen Stræde blev født o. 1715, formentlig på Holmsland, hvor han havde mindst 2 brødre. Han blev trolovet den 19. april 1740 i Nysogn med Anne Christensdatter af Søe, der var født o. 1707, sikkert også på Holmsland. Niels Christensen var fæster af gården Stræde på Holmsland med et hartkorn på tdr. 1-2-1-1; den hørte i 1750 under Udstrup, men kom senere under Søgaard. Gården lå i Nørby, og her fik de i perioden 1741-1753 6 børn, der alle blev døbt i Nysogns kirke. Anne Christensdatter døde i 771 i en alder af 64 år og omtrent på samme tid gik Niels Christensen på aftægt og overlod gården til den ældste søn. Hans aftægtsperiode blev på over 30 år, idet han først døde i en alder af 88 år. (Kilder: Kirkebøger og folketællinger. Rysensten Birks Justitsprotokol (B77C-1) s. 279. Ulfborg Hind Herreds Justitsprotokol (B80A-7) s. 318-319. Lundenæs Amt - Hoverireglement (B8-1052). Ulfborg Hind Herreds Skøde- og Panteprotokol (B80A-SP67) s. 372. Ulfborg Hind Herreds Skifteprotokol (G432-1) s. 70). \*(Udokumenteret, men sandsynlig slægtsforbindelse til nævnte fader). Han blev gift med Anne Christensdatter, 21.09.1740 i Nysogns kirke.

*Børn:*

- i **Christen Nielsen Stræde**, f. 1741 i Stræde i Nysogn, døbt 22.03.1741 i Nysogns kirke, d. 31.03.1817 i Stræde i Nysogn. Gmd. "St. Stræde", Nørby i Nysogn på Holmsland. Skifte G432-1 s. 70, 6 børn. Han blev gift med Abelone Pedersdatter, før 1770, f. ca. 1741, d. 07.05.1823 i Nørby i Nysogn.
- ii **Christian Nielsen Isager**, f. 1742 i Stræde i Nysogn, døbt 19.08.1742 i Nysogns kirke, d. 1797 i Isager i Rindum sogn. Han blev gift med Zidse Pedersdatter, 21.02.1768 i Rindum, f. 1717, d. 1799 i Rindum sogn. Enke efter Just Isager.
- iii **Anne Kierstine Nielsdatter**, f. 1744 i Stræde i Nysogn, døbt 10.08.1744 i hjemmet, d. 1744 i Stræde i Nysogn, begravet 23.08.1744 i Nysogn.

- iv **Anne Nielsdatter**, f. 1746 i Stræde i Nysogn, døbt 09.01.1746 i Nysogns kirke, d. 1789 i Sdr. Lem sogn. Skifte B8-1084 s. 489, 3 børn.  
1101 Anne Nielsdatter i Lem. 19.11.1789, fol.489.  
E: Christen Simonsen Dalsgaard. B: Anne 9, Niels 7, Kirsten 2. FM: morfar Niels Christensen i Nysogn på Holmsland. Partner med Niels Jensen. Af Sønden. Udlagt fader. Hun blev gift med (2) Christen Simonsen, også kendt som Christen Dalgaard, 12.09.1779 i Nysogn, f. 1739 i Karsbæk i Sdr. Lem sogn, d. 1812 i Karsbæk i Sdr. Lem sogn, begravet 01.05.1812 i Sdr. Lem. Fæstegmd. i Dalgaard i Karsbæk i Sdr. Lem. Selvejer 1779. LS s. 334.
9. v **Else Nielsdatter**, f. 1751 i Stræde i Nysogn, døbt 04.07.1751 i Nysogns kirke, d. 20.04.1832 i Kildsig i Brejning sogn, begravet 30.04.1832 i Brejning kirkegård. Hun blev gift med Christen Jensen Kildsig, 28.11.1773 i Nysogns kirke.
- vi **Kirsten Marie Nielsdatter**, f. 1753 i Stræde i Nysogn, døbt 06.05.1753 i Nysogns kirke, d. 11.01.1842 i Vraa i Skjern sogn, begravet 18.01.1842 i Skjern. Hun blev gift med Anders Jensen Husted, 29.11.1778 i Nysogn, f. 1751 i Dejbjerg, døbt 24.10.1751 i Dejbjerg, d. 07.09.1817 i Bækbo i Dejbjerg sogn, begravet 14.09.1817 i Dejbjerg. Gmd. i Bækbo i Dejbjerg.
19. **Anne Christensdatter**, f. ca. 1707, d. 1771 i Nysogn, begravet 20.01.1771 i Nysogns kirkegård.
20. **Mads Jensen Steengard**, f. 1738 i Nørby i Nysogn, døbt 10.08.1738 i Nysogns kirke, d. 1811 i Nørby i Nysogn, begravet 11.08.1811 i Nysogns kirkegård. Han blev gift med Birgitte Andersdatter, også kendt som Berthe Andersdatter, 23.10.1768 i Nysogns kirke, Da deres første og eneste barn blev født i 1772, boede de i Kloster; men i 1774 står Mads opført som fæster af Stengard i Nørby med et hartkorn på tdr. 8-2-3-1. Gården, der hørte under Søgaard gods, overtog han sikkert efter faderen, og han havde den til o. 1801, da han overlod den til sin søn og gik på aftægt.  
Ved et syn i 1799 oplyses det, at der er 5 bæster, 6 køer, 8 får, 14 andre kreaturer og 1 svin; agermarken: 3 i hvile og 4 i brug; skp. sæd i hver tægt: 48; dagslet i eng: 10; så mange læs hø i mærsk: 20; bygningernes beskaffenhed: mådelig.  
(Kilder: Kirkebøger og folketællinger. Lundenæs Amt - Hoverireglement (B8-1052). Søgaard Jordebøger m.m. (G441-6)).

*Børn:*

10. i **Jens Madsen Steengard**, f. 1772 i Kloster i Nysogn, døbt 17.05.1772 i Nysogns kirke, d. 1813 i Nørby i Nysogn, begravet 15.06.1813 i Nysogns kirkegård. Han blev gift med Johanne Mortensdatter, 1794 i Nysogns kirke.
21. **Birgitte Andersdatter**, også kendt som Berthe Andersdatter, f. ca. 1730 i Brejning sogn ?, d. 1810 i Nørby i Nysogn, begravet 08.04.1810 i Nysogns kirkegård. Ved vielsen af Brejning.
22. **Morten Ibsen**, f. ca. 1730, d. eft. 1801. I 1771 købte Morten Ibsen fæstegården i Nr. Bandsby til selveje med et hartkorn på tdr. 2-2-3-1; men til købet måtte han låne 250 rdl. af Chr. Nielsen Enggrob i Nr. Bandsby, der så til gengæld fik 1. prioritet i gården.  
I ægteskabet med Mette havde Morten Ibsen ingen børn; men sammen med Maren fik han 5, inden hun døde kun 32 år gammel, hun blev begravet den 14.6.1778 på Nysogns kirke-gård.  
Ved skiftet den 18.7.1778 blev boet registreret. I stuen var der 1 langt fyrbord med 1 lang skammel, 2 træstole, 1 jernbilæggekakkelov, 1 klokkeværk, 1 jernpande, 4 stenfade, 10 mælkesætter, 1 uldsaks, 3

flasker, 1 tragt, 2 messinglysestager, 1 krus med tinlåg, 4 bøger, 2 smørkar, 1 træbismer, 1 manglebræt og 3 senge med sengeklæder.

I en anden stue var der 1 gammelt bord, 2 gamle fyrreskrin, 1 spinderok, 1 gammel hegler, 1 par øltønder, 1 par løb og 1 fyrrekiste med den salige kones tøj: 1 sort klædeskåbe, 1 blå ulden damaskeskåbe, 1 damaskestrøje, 4 trøjer, 1 stoffesskørt, 1 grønt skørt, 6 skørter, 2 røde vadmelsskørter, 3 gamle forklæder, 6 huer, 6 halsklæder, 4 par strømper, 2 par hand-sker, 3 særke og 1 par sko med spænder.

I køkkenet var der en gruekedel, 1 skæppe, 3 ølkar, 2 baljer, 3 mælkebøtter, 1 jernlampe, 1 rist, 4 gamle sække, 1 stige, 1 asketrug, 1 sælde, 1 dejtrug, 2 dragtønder, 2 spande og 1 par gamle kværnsten.

De udendørs redskaber bestod af 2 vogne, 1 plov, 1 harve, 4 river, 1 spade, 1 jerngreb, 2 trægreb, 1 hakkelseskiste med kniv, 1 høle med skaft og en gammel ruse med tilbehør.

Kreaturene var: 3 sorte heste, 1 grå og 2 sorte køer, 1 sorthjelmet kvie, 2 kalve, 1 par ung-væddere, 12 får, 6 lam og 1 par grise.

Dette sammen med gården, der blev vurderet til 180 rdl., gav en indtægt på godt 306 rdl.; men udgifterne blev på over 311 rdl., "og altså bliver ej noget til børnene at arve."

Året efter, den 29.9.1779 giftede Morten Ibsen sig for tredje gang. Hans nye kone var Anne Nielsdatter fra Nr. Røjklit, født o. 1746; men heller ikke hun overlevede ham. Hun døde kun 44 år gammel og blev begravet den 10. oktober 1790.

Også denne gang oversteg udgifterne indtægten, dog kun med ca. 1 rdl.; men arv blev der altså ingen af, den skulle ellers have tilfaldet Anne Nielsdatters slægtninge, da der ingen børn var i dette ægteskab.

Den 4.1.1792 afstod Morten Ibsen sin gård til svigersønnen Peder Christensen, og samme år aftales følgende aftægtskontrakt imellem dem:

1) Afstår jeg Morten Ibsen til min kære svigersøn Peder Christensen Fjord og hustru, min datter Mette Marie, min hidindtil ejende og iboende gård med al sin besætning inden og uden døre.

2) Nyder jeg af bemeldte min svigersøn og hustru, eller af efterkommende beboere min fornødne klæde og føde og opvartning i påkommende tilfælde, og når jeg ikke længere kan nyde samme, og jeg derimod får billig årsag at klage, nyder jeg årlig som følger: fri husværelse, ildebrand og fornøden kålhav, tillige fornøden opvartning, ligesom og til føde 1 td. 3 skp. rug, 6 skp. malt, 6 skp. byg og fisk for 1 rdl., kød og flæsk for 1 rdl., ½ lispund smør og 1 rdl. i penge årlig, tillige 1 kande tran, ½ skp. humle, ½ skp. salt og en skikkelig seng. Så og daglig 1 potte mælk. Tilligemed fornøden klæder, ulden og linden. Og som jeg tillige Peder Fjord forbinder mig herved at udbetale til hver af min kones brødre Anders og Ib Mortensen 18 rdl., som er den arv de kan tilkomme, både efter deres moster og det de efter akkord skal have hos mig, også deres klæder til skikkelighed imod at de forbliver hos mig til de er 20 år, og skal min kones søstre Johanne og Anne og Kirsten Mortensdatter nyde bryllup og trolovelse og klæder til skikkelighed, dog skal hver af pigerne, når de forlanger deres bryllup, give mig 5 rdl., men (da) Kirsten Mortensdatter endnu ej er voksen, forbliver hun hjemme til hun er 22 år, og til den tid nyder hun ligesom hendes søstre har fået 1 sæt sort klæde, 1 sæt blå og 1 sribet bestående af trøje og skørt og tillige en kåbe, og når jeg Morten Ibsen ved døden afgang, skal bemeldte min svigersøn nyde og beholde min efterla-denskab uden nogen deling imellem andre mine arvinger imod at forskaffe mig en sømme-lig og anstændig jordefærd. At således er indgået bevidne vi med vore hænders underskrift.

Nr. Røjklit d. 24. dec. 1792. Morten Ibsen Peder Christensen.

I 1801 var Morten Ibsen stadig på aftægt hos datteren og svigersønnen; men hvornår og hvor han derefter døde, vides ikke - Nysogns kirkebog melder intet om det.

(Kilder: Kirkebøger og folketællinger. Lundenæs Bøvling Amts Skifteprotokol (B8-1082) s. 439-440, (B8-1084) s. 644-646. Ulfborg Hind Herreds Skøde- og Panteprotokol (B80A-SP8) s. 299). Han blev gift med (1) Mette Christensdatter, 29.09.1761 i Nysogns kirke, f. 1720, d. 1768 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 20.03.1768 i Nysogns kirkegård. Han blev gift med (2) Maren Andersdatter, 09.10.1768 i Nysogns kirke. Han blev gift med (3) Anne Nielsdatter, 29.09.1779 i Nysogns kirke, f. 1746, d. 1790 i Nr. Røjklit i Nysogn (se note 3), begravet 10.10.1790 i Nysogns kirkegård.



*Børn af Maren Andersdatter:*

- i **Mette Marie Mortensdatter**, f. 1769 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 21.05.1769 i Nysogns kirke, d. 26.05.1829 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 31.05.1829 i Nysogn. Hun blev gift med Peder Christensen Fjord, 09.04.1792 i Nysogn, f. 1755 i Klegod i Nysogn, døbt dec. 1755 i Nysogns kirke, d. 11.04.1829 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 16.04.1829 i Nysogn. Gdr. i Nr. Røjklit efter svigerfaderen.
  - 11. ii **Johanne Mortensdatter**, f. 1770 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 23.09.1770 i Nysogns kirke, d. 30.07.1831 i Nørby i Nysogn, begravet 03.08.1831 i Nysogns kirkegård. Hun blev gift med (1) Jens Madsen Steengaard, 1794 i Nysogns kirke. Hun blev gift med (2) Jens Jensen Opstrup, 1813 i Nysogn.
  - iii **Anne Mortensdatter**, f. ca. 1773 i Nr. Røjklit i Nysogn, d. 06.09.1842 i Vesterager i Stadil sogn. Hun blev gift med Morten Christensen, 30.07.1799 i Nysogn, f. 1774 i Hovvig i Nysogn, d. 31.01.1843 i Vesterager i Stadil sogn. 1801 i Hovvig i Nysogn. Husmand på Vesterager (Søndervangs Mark) (414).
  - iv **Anders Mortensen**, f. 1775 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 09.07.1775 i Nysogns kirke, d. 13.12.1864 i Ringkøbing, begravet 19.12.1864 i Ringkøbing. 1801 hos søsteren i Nr. Røjklit. Daglejer i Vestre Strandgade i Ringkøbing. 1845, 1860 i Ringkøbing Fattighus. Han var, da fløjen på kirkespiret i Ringkøbing blev opsat år 1822, den første, der vovede sig derop. Han blev gift med Ane Johanne Rasmusdatter, 01.02.1805 i Ringkøbing, f. ca. 1775 i Ringkøbing, d. 18.11.1845 i Ringkøbing (se note 4), begravet 22.11.1845 i Ringkøbing.
  - v **Ib Mortensen**, f. 1777 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 12.01.1777 i Nysogn, d. 01.12.1857 i Fattighuset i Stauning sogn, begravet 06.12.1857 i Stauning. 1801 tjenestekarl og inroulleret matros i Sdr. Bandsby i Nysogn. Husmand i Bousø (450) i Stauning fra 1806. Hans kone sad i 1834 i Viborg tugthus. Han blev gift med Magrethe Hammerich Sørensdatter, 19.10.1806 i Stauning, f. ca. 1769 i Spandet sogn, d. 21.03.1846 i Fattighuset i Stauning sogn, begravet 25.03.1846 i Stauning.
  - vi **Kirsten Mortensdatter**, f. 1778 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 24.05.1778 i Nysogns kirke, d. 07.02.1848 i Kloster i Nysogn, begravet 13.02.1848 i Nysogn. 1801 hos søsteren i Nr. Røjklit. 1834, 1845 enke og almisselem i Klosteret i Nysogn. Hun blev gift med Jens Pedersen Gade, 1805 i Nysogn, d. før 1834. Bosat: Hovvig (1806)-(1811) og (1816), Søndervig (1813), Nr. Røjklit (1820), Kloster (1824). Ved børnenes konfirmation 1828 og 1832 står der Røjklit. I 1834 kaldes Kirsten enke, men kirkebogen nævner intet om Jens' død 1824-34. Han kunne evt. være Anders Pedersen Gades bror, født i Nysogn 1782, men fadderne synes ikke at være af den familie.
23. **Maren Andersdatter**, f. 1746 i Nørby i Nysogn, døbt 27.02.1746 i Nysogns kirke, d. 1778 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 14.06.1778 i Nysogns kirkegård.
26. **Jacob Henrichsen**, f. ca. 1715, d. 1772 i Fuglesang i Veflinge sogn, begravet 12.04.1772 i Veflinge. Han blev gift med (1) Sidsel Laursdatter, f. 1705/1715, d. 1751 i Fuglesang i Veflinge sogn, begravet 03.04.1751 i Veflinge. Han blev gift med (2) Maren Jørgensdatter, 24.03.1752 i Haarslev kirke, Hvor han oprindeligt boede vides ikke, men fra o. 1750 var han fæster i Fuglesanhuset i Veflinge under Elvedgaard gods. Her døde Sidsel Laursdatter i 1751 i forbindelse med deres sidste barns fødsel. Året efter giftede han sig med Maren Jørgensdatter, der i forvejen havde 2 børn, født udenfor ægteskab.

Efter mere end 20 år i Fuglesanghuset døde Jacob Henrichsen i 1772. Skiftet efter ham giver indblik i et fattigt husmandshjem:

I den lille stue var der et egesengested med en grøn- og rødtribet ulden overdyne og ditto underdyne, 1 gultribet hovedpude, 1 hvid linned hoveddyne og et par blågarnslagener. Der var en egehalvkiste uden lås indeholdende enkens gangklæder, 1 lille messingstrygejern, 2 spinderokke, hvoraf den ene tilhørte datteren Sidsel. Der var 1 sigte, 1 hørhegle, 1 jernpande og rist, 1 jerngryde, der var i stykker, 3 karter, 2 gryder, 1 træstol og 3 trebenede stole, 1 saltkar og nogle få andre ting.

I den store stue var der et egeskrin med nogle gamle linnedpjalter i, en mindre ditto, et fyrretræs bord med skuffe, en bøge-karstol, 2 malkebøtter, 1 bøgetønde, 1 fjerding, 1 egebalje, 2 dejtrug, 1 kandeskab af fyr, 3 lurfade, 2 lerpotter med låg, 4 lerlysestager, 2 tønder, 1 jerngryde, 2 askepotter, 1 bøtte, 1 trækølle og et par småting mere.

På loftet var der 2 si-bøtter, 1 uldhæk, 1 lille økse, 1 spegerbor, 1 hammer, 2 stk. hyldefjæl, 1 ubrugelig kiste, 1 lang og 1 kort stjerg (måske stjert).

Det meste af inventaret blev betegnet som gammelt.

Den afdødes klæder: 1 blå klædes kjortel, 1 grøn kofte, 1 grøn trøje, 1 par gl. skindbukser, 1 par gl. strømper, 1 gl. kjole og kofte, samt 1 gl. skjorte, ubrugelig, 1 gl. skindbrytsdug, 2 nye lammeskind.

Dyr: 2 får med 2 lam og 1 høne.

Alt dette blev vurderet til 11 rdl. 3 mark og 13 skilling, hvilket udgjorde hele boet formue.

Udgifterne var desværre noget større.

”Til husets istandsættelse ligesom det forefandtes, da den afdøde bekom det til leje, nemlig udi nogenlunde beboelig stand, blev af mændene ansat i allerringeste 12 rdl.”

Forfaldne huspenge til Mikkelsdag var 4 rdl.

Øvrig gæld:

til Jørgen Poulsen, der tjente hos Niels Lærche i Veflinge, lånte penge 3 rdl. 3 mark

til Jens Andersen i Cabøll for ”bekomme” fødevarer 2 rdl. 2 mark

til datteren Anne Cathrine 4 mark

til Hans Laursen hjulmand i Wierne 1 mark og 2 skilling

Hertil kom skiftets bekostning til i alt 1 rdl. 4 mark og 8 skilling

Boet samlede gæld var i alt 24 rdl. 1 mark og 10 skilling

Altså blev der intet at arve.

Herefter flyttede Maren Jørgensdatter ind i Hospitalet i Veflinge - et hjem for sognets fattige. Her døde hun i 1785, 71 år gammel, og blev begravet på Veflinge kirkegård.

Hendes efterladenskaber var få:

Et gammelt sengested med en blåtribet ulden overdyne og en hovedpude med vår, et lille skrin uden lås ”med nogle klude udi”, 1 gl. træstol, mangletojs, 1 lille kurv, 1 jydepotte, 2 tallerkener, 1 flaske, 1 halv fjerdingkar, 1 lille fyrbord med fod, 1 lille jernpande, 1 lille egekiste uden lås, hvori var den afdødes klæder: 1 blå baj klokke, 1 blå hvergarns forklæde, 1 gl. cartuns kåbe, 2 gl. særke, 1 gl. lagen, 1 gl. sribet trøje, 1 gl. cartuns trøje, 1 gl. sirts trøje, 1 gl. sort kjole. En gl. klædekurv, hvori var 2 gl. huer, 1 gl. lin, 2 gl. halvvarmer, 1 par gl. strømper, 1 ny særk og 1 sribet skørt, 1 salmebog og ”Den bedende Kiæde”, desuden ejede hun 1 gl. grønt slør og 1 gl. sribet forklæde, der var i hendes datters varetægt.

Alt i alt en beskrivelse af et liv i fattigdom.

(Kilder: Kirkebøger og folketællinger. Elvedgaard skifteprotokol s. 75 og 215).

#### *Børn af Sidsel Laursdatter:*

- i **Maren Jacobsdatter**, f. ca. 1736. Måske hende der 28.8.1768 fik et dødfødt barn i Veflinge, udlagt fader Lars Væver i Haarslev.
- ii **Karen Jacobsdatter**, f. ca. 1738.
- iii **Mette Jacobsdatter**, f. ca. 1741.

iv **Anne Cathrine Jacobsdatter**, f. ca. 1747.

v **Henrich Jacobsen**, f. 1751 i Fuglesang i Veflinge sogn, døbt 31.03.1751 i Veflinge kirke, d. ca. 1751.

*Børn af Maren Jørgensdatter:*

13. vi **Sidsel Jacobsdatter**, f. 1752 i Fuglesang i Veflinge sogn, døbt 03.09.1752 i Veflinge kirke, d. eft. 1790. Hun blev gift med Mads Jørgensen, 02.07.1779 i Veflinge kirke.

vii **Henrik Jacobsen**, f. 1755 i Fuglesang i Veflinge sogn, døbt 20.02.1755 i Veflinge kirke, d. før 1772.

viii **dødfødt**, f. 31.10.1756 i Fuglesang i Veflinge sogn, d. 31.10.1756 i Fuglesang i Veflinge sogn.

ix **Anne Kirstine Jacobsdatter**, f. 1757 i Fuglesang i Veflinge sogn, døbt 02.10.1757 i Veflinge kirke. Hun blev gift med Mads Larsen, 25.07.1783 i Veflinge kirke. Sprattenborg i Vissenbjerg.

27. **Maren Jørgensdatter**, f. 1715 i Mosegaard i Haarslev sogn, døbt 20.01.1715 i Haarslev kirke, d. 16.11.1785 på Veflinge Hospital i Veflinge sogn, begravet 20.11.1785 i Veflinge. Hun blev gift med (1) Peder, 24.03.1752 i Haarslev kirke. Hun blev gift med (2) Poul. Hun blev gift med (3) Jacob Henrichsen, 24.03.1752 i Haarslev kirke.

*Barn af Peder:*

i **Ellen Pedersdatter**, f. 1743 i Vierne i Haarslev sogn, døbt 17.02.1743 i Haastrup kirke, d. eft. 1801. Sandsynligvis døbt 17.2.1743 i Haarslev. "Søndag sexagesima blev Casse Datterens uægte Barn af Vierne døbt med Nafn Ellen". Partner med Frederik Arensvort. Udlagt fader. Dragon i Odense. Partner med Rasmus Jensen Rytter. Udlagt fader, tjener hos Oluf Nielsen i Veflinge.

*Barn af Poul:*

ii **Jørgen Poulsen**, f. 1747 i Vierne i Haarslev sogn, døbt 20.08.1747 i Haastrup kirke. Han blev gift med (1) Karen Hansdatter, 05.01.1774 i Veflinge kirke, f. ca. 1730, d. 1792 i Veflinge sogn, begravet 29.01.1792 i Veflinge. Ved vielsen enke. Han blev gift med (2) Anne Ide Pedersdatter, 1792, f. ca. 1766.

*Børn af Jacob Henrichsen:*

13. iii **Sidsel Jacobsdatter**, f. 1752 i Fuglesang i Veflinge sogn, døbt 03.09.1752 i Veflinge kirke, d. eft. 1790. Hun blev gift med Mads Jørgensen, 02.07.1779 i Veflinge kirke.

iv **Henrik Jacobsen**, f. 1755 i Fuglesang i Veflinge sogn, døbt 20.02.1755 i Veflinge kirke, d. før 1772.

v **dødfødt**, f. 31.10.1756 i Fuglesang i Veflinge sogn, d. 31.10.1756 i Fuglesang i Veflinge sogn.

vi **Anne Kirstine Jacobsdatter**, f. 1757 i Fuglesang i Veflinge sogn, døbt 02.10.1757 i Veflinge kirke. Hun blev gift med Mads Larsen, 25.07.1783 i Veflinge kirke. Sprattenborg i Vissenbjerg.

30. **Jørgen Henrichsen**, f. 1722 i Gamby i Haarslev sogn, døbt 25.01.1722 i Haarslev kirke, d. 1784 i Rue i Vigerslev sogn, Odense amt, begravet 10.01.1784 på Vigerslev kirkegård. De blev formentlig gift i Vigerslev i 1766/1767, idet kirkebogsoplysninger mangler for den periode. Den 20.12.1768 fik han fæstebrev på en gård i Rue i Vigerslev sogn under Langesø gods på Fyn. Af fæstebrevet fremgår det, at han kom fra Gamby og havde en bror ved navn Hans Henrichsen (en oplysning, der er med til at kunne identificere ham). Her i Rue boede ægteparret nu de næste 15 år, og her fik de 8 børn døbt, inden Jørgen Henrichsen døde. Han blev begravet i Vigerslev den 10. januar 1784. Ved skiftet blev alle ejendele registreret og vurderet. I den forreste stue var der 1 fyrbord med skuffe, 2 fyrbænke, 4 gamle stole, 1 kandeskab af fyr, 3 hyldefjæl, 1 flødebøtte, 1 messingdørslag, 1 kobberpægl, 1 messingrivejern, 1 kobberpægl, 1 jerngaffel, 1 skumske, 1 bliktragt, 8 lurfade, 6 skåle ”af pottemagerarbejde”, 1 krus med tinlåg, 4 lerpotter, 1 lille spejl med ramme, 1 fyrbækken af messing, 1 jernbismer, 1 manglebræt med stok, 1 messingstrygejern, 1 saltkar, 1 jernpande og rist, 1 ildskuffe og klemme, 1 lille messingkedel. Sengeklæder: 1 blåstribet ulden overdyne, 1 ditto, 1 rødstribet ulden hovedpude, 2 ditto af linned, et par blågarnslagener, ditto pudevår, 1 blåternet trykt omhæng. 1 rødstribet ulden overdyne, 2 ditto af linned, 2 rødstribede hoveddyner med blåstribet vår, 1 linned blåstribet hoveddyne, et par blågarnslagener. 2 stk. rødstribet og ternet linnedomhæng. I et lille kammer ved siden af var der 3 hyldefjæl, 2 grynbøtter, 1 lille jernpande, 4 trætallerkener, 1 lille æske og 2 uldsakse. I den store stue var der et brunmalet egebord med fod, 2 fyrbænke, 5 rødmaledede træstole, 1 forgyldt og grønmalet pyramide, 1 spejl med forgyldt ramme, 2 glas, 1 ølglas, 1 pyramide, 1 blåmalet manglebræt med stok, 1 tærskel (?), 6 hvide porcelænstallerkener, 1 morter af malm, ½ blåmalet sengested med blåtrykt omhæng og diverse puder og dyner, 1 rødmalet sengested med rødstribet omhæng og diverse puder og dyner, en grønmalet fyrdragkiste indeholdende enkens klæder, en rødmalet fyrkiste og en gl. blåmalet fyrkiste indeholdende afdødes klæder: En gl. blå vadmelskjole med kamelhårsknapper, en ditto vest med kamelhårsknapper, en blå hvergarnskjole med kamelhårsknapper, et par skindbukser, en blå vadmelsvest med metalknapper, en gl. grå vadmelskjole, en blåstribet kittel, en rød- og grønstribet hvergarnstrøje med metalknapper, en ditto brystduk med metalknapper, en blå- og rødstribet brystduk, en blåternet linnedstrøje med metalknapper, 4 hørgarnsskjorter, 2 par blå uldstrømper, et par hvide ditto, et par støvler, 2 hatte, 3 halsklæder og en broget kamlue. I bryggerset var der en ege mel-bing(?), en håndkværn med behør, et dejtrug, en ege-standtønde, en kværn med behør, en justeret skæppe, 2 spande, 2 kar, en indmuret kobberkedel, en malmgryde, 8 sibøtter, 5 dynevårs-sække, 7 lærredssække og 2 kornsække. På loftet var der en malkebøtte, en flødebøtte, en gl. øltønde, 3 ølankre, en ølfjerding og en ege-ølballe. I kamrene næst ved var der ½ sengested med 2 overdyner, en underdyne, en hovedpude, 2 hoveddyner og et gl. blågarnslagen, 1 øksehoved, 1 øltønde, 2 ølfjerdinger, 1 lille kærne, 1 fyrbord, 1 egebænk, 1 hel-fjerding, 1 hakkebræt, 1 smørbuddik, 1 jernlysestage, 2 spinderokke og 1 garnvinde. I karlekammeret var der ½ sengested med 1 overdyne, 1 underdyne, 1 hovedpude og et par blågarnslagener. I gården var der 1 vogn med tilbehør, 1 arbejdsvogn med tilbehør, 2 slæder og 1 ditto beslagen med tilbehør, 1 jernplov, 2 harver, 1 bagplov af træ, 2 hjulbør, 1 slibesten med jernaksel og 2 forke. I huggehuset var der 4 økser, 1 jernhakke, 1 jernstang, 2 spader, 2 tørvespader, 1 skæresav, 1 buesav, 1 spånkniv, 1 skærekiste med 3 knive, 1 huggestok, mejetøj med le, mm. I stalden var der 4 heste, sadel og seletøj. Gårdens øvrige dyr var 4 køer, en kalv, 10 får, 1 vædder og 2 svin.

Tilsammen blev det vurderet til 259 rdl. 1 mark og 10 sk. Gælden i boet var kun de forestående skatter samt folkenes løn, 3 rdl. og 2 mark til hver af de to karle for ¼ år. Desuden manglede endnu en regning fra doktor Ritter og stadskirurgen i Odense, som begge havde betjent den salige mand udi hans sygdom. Altså skulle der nok kunne blive lidt arv til børnene, men da det var svært at trække rede penge ud af boet, blev man enige om denne løsning: hver af sønnerne skulle have en kiste og deres salige faders gangklæder, og hver af døtrene skulle have et par dyner til en seng.

Herefter fik enken lov til at overtage fæstegården med indbo og besætning.

Sidsel sad dog kun enke i kort tid. 1784 blev hun gift i Vigerslev med Hans Johansen i Hol-stenshuse, født o. 1739, der så overtog gården i Rue. 10 år efter døde Sidsel Christensdatter, 48 år gammel, hun blev begravet i Vigerslev d. 7.4.1794.

(Kilder: Kirkebøger og folketællinger. Langesø gods fæsteprotokol 1699-1844, folio 107. Langesø skifteprotokol II folio 192 og 337).

Han blev gift med Sidsel Christensdatter.

*Børn:*

- i **Henrich Jørgensen**, f. 1768 i Rue i Vigerslev sogn, Odense amt, døbt 01.05.1768 i Vigerslev. Christen Rasmussens datter af Taagerod nafnlig Karen bar barnet. Testes: Oluf B..., Christen Rasmussen af Taagerod, Rasmus Christensen i Søehus, Peder Jørgensen i Roe, Niels B.. ibid.
- ii **Anna Jørgensdatter**, f. 1769 i Rue i Vigerslev sogn, døbt 16.07.1769 i Vigerslev, d. 1770 i Rue i Vigerslev sogn, begravet 05.08.1770 i Vigerslev. Båret af Morten Lindegaards hustru fra Odense nafnlig Dorthé Marie. Testes Hans Henriksen fra Sverupgaard, Niels B..., og hustru ibid. nafnlig Maren Jørgensdatter, Jørgen Smed, Peder Jørgensen, alle af Rue.
- iii **Anna Jørgensdatter**, f. 1771 i Vigerslev sogn, døbt 02.06.1771 i Vigerslev. Hun blev gift med Ole Hermansen, 06.06.1792 i Vigerslev kirke, f. ca. 1736, d. eft. 1801. Smed i Lærkesmeden i Vigerslev.
15. iv **Maren Jørgensdatter**, f. 1774 i Rue i Vigerslev sogn, Odense amt, døbt 13.02.1774 i Vigerslev kirke, d. 1813 i Sorgenfri i Veflinge sogn, begravet 17.01.1813 i Veflinge kirkegård. Hun blev gift med Peder Pedersen, 09.11.1792 i Vigerslev kirke.
- v **Mette Jørgensdatter**, f. 1775 i Vigerslev sogn, døbt 17.12.1775 i Vigerslev. Båret af Rasmus Hansens kone Catharina Madsdatter i Tverskov Mølle. Testes: Rasmus Christensen, Oluf Madsen, Jørgen Smed, Peder Jørgensen, Jesper Andersen, alle fra Rue By. Ved skifte kaldet Mette Sophia.
- vi **Catharina Jørgensdatter**, f. 1778 i Vigerslev sogn, døbt 28.05.1778 i Vigerslev, d. før 1794. Båret af Rasmus Christensens hustru Karen Jensdatter, Rue. Faddere: Jesper Andersen, Peder Jørgensen, Jørgen Christiansen, Oluf Madsen, alle fra Rue.
- vii **Kirsten Jørgensdatter**, f. 1780 i Rue i Vigerslev sogn, Odense amt, døbt 02.07.1780 i Vigerslev kirke. Båret af pigen Maria Hansdatter af Gamby i Haarslev sogn. Testes: Rasmus Christensen, Peder Jørgensen, Jørgen Christensen, Maren Jørgensdatter, Jesper Andersens kone, alle af Rue.
- viii **Jacob Jørgensen**, f. 1782 i Rue i Vigerslev sogn, Odense amt, døbt 22.09.1782 i Vigerslev kirke. Båret af Anna Catarina Larsdatter. Testes Lars Andersen, Jesper Andersen, Jørgen Christiansen, Kirsten Pedersdatter, Thor Jensens kone, alle fra Rue.

31. **Sidsel Christensdatter**, f. 1746 i Vigerslev sogn, døbt 21.08.1746 i Vigerslev, d. 1794 i Rue i Vigerslev sogn, Odense amt, begravet 07.04.1794 i Vigerslev kirkegård. Skifte Langesø skifteprotokol 1746-1820 s. 337ff (FamilySearch opslag 555-557 ). Hun blev gift med (1) Jørgen Henrichsen. Hun blev gift med (2) Hans Johansen, 03.09.1784 i Vigerslev kirke, f. ca. 1739.

32. **Jacob Nielsen Aarup**, f. før 1680, d. eft. 1753. Jacob Nielsen Aarup var fæster i Aarup i Hanning sogn, og han lever endnu i 1753, da han er vitterlighedsvidne ved sønnen Niels' gårdkøb.

*Børn:*

16. i **Jens Jacobsen**, f. ca. 1702 i Hanning sogn, d. 11.07.1772 i Kildsig i Brejning sogn, begravet 19.07.1772 i Brejning kirkegård. Han blev gift med (1) Barbara Pedersdatter, ca. 1738. Han blev gift med (2) Else Nielsdatter.
- ii **Niels Jacobsen Løvstrup**, f. ca. 1713 i Aarup i Hanning sogn, d. 23.04.1773 i Løvstrup i Hanning sogn. Gmd. i Løvstrup i Hanning 1753-73 efter svigerfaderen, Peder Gregersen. Skifte Lundenæs amt (B-1081): 485 Niels Jacobsen i Løvstrup i Hanning sogn. 24.4.1773, fol.11B.  
E: Anne Lauridsdatter. LV: J[ørgen Hansen] Bang, præst i Dejbjerg. B: Peder 10, Mette Kirstine 7, Christen 6 mdr. FM: Jens Jensen i Skårup i Hanning sogn, Bent Nielsen sst. Første ægteskab med Mette Kirstine Pedersdatter, skifte 7.4.1759 lbnr.294. B: Anne 21, Troels 16. FM: farbrødre Jens Jacobsen i Brejning, Christen Jacobsen i Lem.. Desuden nævnes første hustrus søster Else Pedersdatter. Han blev gift med (1) Mette Kirstine Pedersdatter, ca. 1752, f. ca. 1710/1730, d. 07.03.1759 i Løvstrup i Hanning sogn. Skifte B8-1079 s. 475, 2 børn. Han blev gift med (2) Anne Laustdatter, 23.09.1759 i Sdr. Lem, f. 1731, d. 1804 i Løvstrup i Hanning sogn, begravet 23.04.1804 i Hanning (se note 5). Skifte B8-1096 10.04.1804, 3 børn.
- 1598 Anne Lauridsdatter i Løvstrup i Hanning sogn. 10.4.1804.  
Enke efter Mads Jespersen, der døde 1795.  
Første ægteskab med Niels Jacobsen, [skifte 24.4.1773 lbnr.485]. B: Peder 41, der overtager gården, Mette Kirstine 37, Christen 31. FM: fars halvbror Troels Nielsen i Dalgård i Hanning sogn.  
Testamente af 24.7.1795.
- iii **Christen Jacobsen Aarup**, også kendt som Christen Skrædder, f. 1721 i Aarup i Hanning sogn, døbt 15.06.1721 i Hanning kirke, d. 1790 i Sdr. Lem sogn, begravet 19.12.1790 i Sdr. Lem kirkegård. Skrædder og husmand i Sdr. Lem. Han blev gift med Kirsten Pedersdatter, 29.09.1751 i Sdr. Lem, f. 1728 i Faurby i Sdr. Lem sogn, døbt 23.04.1728 i Sdr. Lem, d. 1802 i Sdr. Lem, begravet 17.03.1802 i Sdr. Lem. Ved trolovelse kaldes hun Zidsel. Ved folketælling Kirsten, men ægteparret siges at være i første ægteskab. Kan dog være en fejl, så Zidsel er død og han er gift igen med Kirsten.
34. **Peder Thomsen**, f. ca. 1678, d. dec. 1719 i Kildsig i Brejning sogn. Han blev gift med Anna Madsdatter, ca. 1707, Peder Thomsen blev født o. 1678 i Kildsig i Brejning sogn. Ligesom faderen var han feldbereder (garver), og efter denne overtog han fæstet af Lille Kildsig, desuden fæstede han stedet Lille Rudmose, i alt 2 tdr. hartkorn. Begge hørte under Brejninggaard.  
Han blev o. 1708 gift med Anna Madsdatter, der var født o. 1685 i Pilgaard i Brejning og ligeledes ud af en garverfamilie. Sammen fik de 4 børn, inden Peder Thomsen døde i de-cember 1719.  
Den 19.1.1720 blev der afholdt skifte efter ham.  
Gårdens dyr bestod af 1 sort hest på 4 år, 1 sort hoppe på 16 år, 2 stude, 1 ravnsort ko, der var med kalv 1. gang, 1 højhornet ko, der havde fået 6 kalve, 1 krinkelhornet ko, der havde fået 5 kalve, 1 gammel sorthovedet ko, der var gold, 5 får, 3 gimmerlam, 4 væddere og 1 svin.  
Redskaber: 1 træarbejdsvogn, 1 gammel trævogn med møgfyld, 1 harve, 1 høle uden skaft, 1 segl, 1 spade, 1 grøvel, 1 skærekniv med kiste, 1 sav, 1 naver, 1 båndkniv, 1 knibtang, 1 spægerbor, 1 ildklemme, 1 rist, 1 økse, 1 fyrfad af jern og 1 uldsaks.

Senge og sengeklæder: 1 seng med 1 gammel bolsterunderdyne, 2 hovedpuder, 1 overdyne af ulden stribet tøj og 1 par blågarnslagener; 1 seng med 1 ulden underdyne, 1 gammel ulden overdyne, 2 hølsklæder og 1 hovedpude; 1 seng med 1 bolsterunderdyne, 1 gammel ulden stribet overdyne, 2 bolster hovedpuder, lagen og pudevår; 1 seng med 2 gamle uldne dyner uden fyld og 2 hølsklæder; 1 seng med 1 ulden underdyne, 1 blåstribet og 1 rødstribet overdyne, 2 hoveddyner og 2 puder med lagen og pudevår.

I den østre stue var der 1 lang egekiste med lås, 1 langt fyrrerbord med egefod, 1 træstol, 1 lædersadel og 1 gammel bidsel; og i dagligstuen var der 1 langt fyrrerbord med egefod under, 1 lang skammel af fyr og 1 gammel fyrreslagbom.

I kælderen: 1 langt egeskab med 2 rum, 2 øltønder, 1 halvtønde, 1 gammelt dejkar, 1 flødebøtte, 1 sælde, 1 drifttrug, 1 sold, 1 mindre sold og 1 lejle.

I stegeriset: 1 lille brændevinskedel med hat og piber, 1 lille ny messingkedel, 1 messingmorterstøder, 3 tinfade, 8 glaserede hollandske fade, 7 mindre ditto, 1 stort egekar, 1 mindre egekar, 1 standtønde, 2 spande med jerngjorde, 1 balje, 2 mælkestripper, 1 gammelt vognskrin med lås og 1 kværn med tilbehør.

Beredte skind: 5½ deger ringe skind. Uberedte skind: 20 deger store fåreskind, 20 deger lammeskind (1 deger = 10).

Redskaber til garvning: 6 tønder, 1 halvtønde, 2 skaujern, 2 sletklinger, 1 vidde og 1 strog.

Den salige mands gangklæder: 1 grå, slidt klædeskjole, 1 lædervest med 42 sølvknapper, 1 brun klædeskabudshue med sort plyds, sølvlidser og knapper, 1 grå vadmelskjole, 1 par gamle, forslidte støvler og 1 par sko; resten af tøjet vurderedes ikke.

Boets midler var vurderet til 186 rdl. 5 mk. og 11 sk. Der var ingen gæld, og stedet var i så god stand, at det kun var nødvendigt at reparere taget en smule, så de eneste fradrag blev de sædvanlige: omkostninger til at forsyne stedet med bæster og redskaber, en seng til enken, omkostninger til hendes begravelse, når hun døde og skiftesalær, ialt 65 rdl.

Altså blev der godt 121 rdl. til deling mellem enken og de 4 børn. Anna Madsdatter erklærede, at hun ville blive ved fæstegården og svare de årlige afgifter og yde hoveri, samt holde stedet i forsvarlig stand. Desuden skulle hun forsyne sine børn med en kristelig op-tugtelse, føde og klæder, indtil de kunne klare sig selv. Til gengæld kunne hun vente med at udbetale deres arv, til de blev myndige, hvilket for pigernes vedkommende ville sige, til de blev gift.

Kort efter giftede Anna Madsen sig med Niels Lauridsen, der overtog både fæstestederne og arbejdet som feldbereder; med ham fik hun yderligere 5 børn.

I juni 1740 døde Niels Lauridsen og knap en måned efter Anna Madsdatter, begge af plettyfus. De to fæstesteder blev overdraget til Niels Jensen Thomsen, der var trolovet med datteren Anna. De beholdt en del af løsøret, nemlig den del, der var nødvendig for feldberederhåndværket, mens resten kom på auktion den 15.10.1744 og indbragte godt 106 rdl.

Hertil kom godt 66 rdl. for 27½ deger tilberedte skind, som Thomas Jensen Thomsen og Erich Jacobsen havde fået til opgave at afhænde på Ribe marked den 8. september.

Senere blev endnu 39 deger og 7 skind færdige, og dem skulle Niels Jensen Thomsen så prøve at sælge på Kolding marked den 4. oktober. Han kom dog kun af med 24 deger, der indbragte knap 57 rdl.

Resten forsøgte han at afsætte på Ringkøbing marked den 12. oktober, hvilket da også lykkedes; de indbragte knap 13 rdl.

Desuden fandtes endnu 19 deger og 2 skind, som ikke var færdige, dem lovede formynderne at besørge færdiggjorte, så de ialt kunne indbringe 19 rdl. Udover disse beløb havde boet et tilgodehavende i sikre fordringer på lidt over 102 rdl., så boets indtægt blev i alt 388 rdl. 4 mk. og 10 skilling.

Udgifterne beløb sig til 178 rdl. og 6 sk., så til deling mellem arvingerne blev der godt 210 rdl. Da børnene af første ægteskab havde modtaget deres arv, blev summen fordelt mellem de 5 børn af sidste ægteskab.

(Kilder: Brejninggaard Skifteprotokol (G449-1) s. 2, 40, 121, 519, 587. Lundenæs Bøvling Amts Skifteprotokol (B8-1084) s. 54. Slægtsbog, Niels Jespersen, gårdejer i St. Tovstrup, Snejbjerg sogn, født 1795. 1982. Slægten fra Kongsholm Mølle. Slægtsarkivet Viborg 1984. Ane 42/43. Hardsyssels Årbog 1992, s. 87-104).



*Børn:*

- i **Sidsel Pedersdatter**, f. ca. 1710 i Kildsig i Brejning sogn, d. 1788 i Vesttarp i Velling sogn (se note 6), begravet 19.06.1788 i Velling. Tranmosehus i Velling. Skifte B8-1084 s. 54b, efterlod ingen børn. Hun blev gift med Jens Christensen, 23.09.1739 i Velling, f. 1705 i Venner i Velling sogn, d. 1757 i Tranmose i Velling sogn, begravet 27.05.1757 i Velling (se note 7). Gmd. Tranmose i Velling (matr. 40a) til 1766. Enkemand efter 2. ægteskab.
  - 17. ii **Barbara Pedersdatter**, f. 1712 i Kildsig i Brejning sogn, d. 21.06.1765 i Kildsig i Brejning sogn, begravet 29.06.1765 på Brejning kirkegård. Hun blev gift med Jens Jacobsen, ca. 1738.
  - iii **Karen Pedersdatter**, f. ca. 1714 i Kildsig i Brejning sogn, d. 1783 i Brejning sogn, begravet 10.06.1783 i Brejning. Hun blev gift med Erich Jacobsen, f. ca. 1717, d. 1785 i Juulsgave i Brejning sogn, begravet 13.02.1785. Kildsig i Brejning sogn. 6 børn.
  - iv **Thomas Pedersen**, f. ca. 1716 i Kildsig i Brejning sogn, d. 1788 i Vesterbæk i Brejning sogn, begravet 02.05.1788 i Brejning kirkegård. Fæstegmd. i Vesterbæk i Brejning. Han blev gift med Kirsten Jensdatter, f. ca. 1720, d. 1775 i Brejning sogn, begravet 22.09.1775 i Brejning.
35. **Anna Madsdatter**, f. ca. 1685, d. juli 1744 i Kildsig i Brejning sogn. Hun blev gift med (1) Peder Thomsen, ca. 1707. Hun blev gift med (2) Niels Lauridsen, ca. 1720 i Brejning, d. juli 1744 i Kildsig i Brejning sogn, Fæster og feld-bereder i Lille Kildsig og Rudmose.

*Børn af Peder Thomsen:*

- i **Sidsel Pedersdatter**, f. ca. 1710 i Kildsig i Brejning sogn, d. 1788 i Vesttarp i Velling sogn (se note 8), begravet 19.06.1788 i Velling. Tranmosehus i Velling. Skifte B8-1084 s. 54b, efterlod ingen børn. Hun blev gift med Jens Christensen, 23.09.1739 i Velling, f. 1705 i Venner i Velling sogn, d. 1757 i Tranmose i Velling sogn, begravet 27.05.1757 i Velling (se note 9). Gmd. Tranmose i Velling (matr. 40a) til 1766. Enkemand efter 2. ægteskab.
- 17. ii **Barbara Pedersdatter**, f. 1712 i Kildsig i Brejning sogn, d. 21.06.1765 i Kildsig i Brejning sogn, begravet 29.06.1765 på Brejning kirkegård. Hun blev gift med Jens Jacobsen, ca. 1738.
- iii **Karen Pedersdatter**, f. ca. 1714 i Kildsig i Brejning sogn, d. 1783 i Brejning sogn, begravet 10.06.1783 i Brejning. Hun blev gift med Erich Jacobsen, f. ca. 1717, d. 1785 i Juulsgave i Brejning sogn, begravet 13.02.1785. Kildsig i Brejning sogn. 6 børn.
- iv **Thomas Pedersen**, f. ca. 1716 i Kildsig i Brejning sogn, d. 1788 i Vesterbæk i Brejning sogn, begravet 02.05.1788 i Brejning kirkegård. Fæstegmd. i Vesterbæk i Brejning. Han blev gift med Kirsten Jensdatter, f. ca. 1720, d. 1775 i Brejning sogn, begravet 22.09.1775 i Brejning.

*Børn af Niels Lauridsen:*

- v **Anna Nielsdatter**, f. 1721 i Kildsig i Brejning sogn, d. 1780 i Ll. Rudmose i Brejning sogn, begravet 01.01.1781 i Brejning. Hun blev gift med Niels Jensen, også kendt som

Niels Jensen Thomsen, 14.03.1745 i Brejning, f. ca. 1714, d. 1775 i Rudmose i Brejning sogn, begravet 20.04.1775 i Brejning. Af Kodal i Nr. Omme. Fæster i Ll. Kildsig i Brejning 1744-52. 1762 i Rudmosehus. 4 børn (1788).

- vi **Maren Nielsdatter**, f. 1724 i Kildsig i Brejning sogn, d. før 1789. Evt. viet 20.10.1757 i Brejning til Christen Madsen.  
Eller 1787 ugift, fattig i Kildsig Mose, 60 år.  
Ikke nævnt i skiftet efter halvsøsteren 1788/89.
- vii **Birthe Nielsdatter**, f. 1727 i Kildsig i Brejning sogn, d. 1800 i Bølling sogn, begravet 08.05.1800 på Bølling kirkegård. Hun blev gift med Niels Jespersen Nørgaard, 02.02.1747 i Bølling kirke, f. 1717 i Bølling sogn, d. 30.03.1788 i Nørgaard i Bølling sogn. Gmd. Nørgaard i Bølling.
- viii **Dorthe Nielsdatter**, f. 1729 i Kildsig i Brejning sogn, d. 1802 i Bølling sogn, begravet 16.04.1802 i Bølling. 1787 almisselem i huset ved kirken i Borris. 1801 hos niecen i Nørgaard i Bølling. Hun blev gift med Jens Christensen, også kendt som Jens Christensen Agger, 07.04.1756 i Bølling, f. 17.., d. før 1787. Af Lem. 1759 i Bølling. Senere i Borris?
- ix **Laurids Nielsen**, f. ca. 1730 i Kildsig i Brejning sogn, d. 1785 i Vesterbæk i Brejning sogn, begravet 06.05.1785 i Brejning. 1762 i Vesterbæk. Skrædder. Han blev gift med NN, d. 1762 i Vesterbæk i Brejning sogn, begravet 02.07.1762 i Brejning.

36. **Christen Christensen Stræde**, f. ca. 1689, d. 1750 i Nysogn, begravet 25.03.1750 i Nysogn. Sandsynligvis søn af Christen Stræde (1660-1730). Fæstegårdmand i Stræde i Nysogn. Den 9.9.1770 blev Ane Stræde begravet i Nysogn, 90 år gammel - det kunne være hans hustru.

*Børn:*

- i **Anne Kierstine Christensdatter**, f. ca. 1710 i Stræde i Nysogn, d. 1779 i Rindum. Peder Nielsen Storgaard døde i foråret 1770, og enken må have drevet gården videre, for den 29. september samme år "holdt velagte mand, Jens Eskildsen Stadil og ærlige pige Maren Pedersdatter Storgaard bryllup. De blev trolovet i Peder Storgaards enkes gård". Maren var datter af Peder Nielsen Storgaard og Anne Kierstine Christensdatter. Hun blev gift med Peder Nielsen Storgaard, 08.04.1734 i Rindum kirke (se note 10), f. ca. 1700, d. 1770 i Rindum.
18. ii? **Niels Christensen Stræde**, f. ca. 1715, d. 1803 i Nysogn, begravet 16.01.1803 i Nysogns kirkegård. Han blev gift med Anne Christensdatter, 21.09.1740 i Nysogns kirke.
38. **Christen Christensen \* Søe**, f. ca. 1665, d. 1751 i Nysogn, begravet 07.11.1751 i Nysogn. Christen Søe blev født o. 1665 i Søe i Nørby på Holmsland, hvor faderen var fæster, og han overtog efter 1685 gården efter denne.  
Ved en retssag angående en eng indstævnes han for Ulfborg-Hind Herreders Ting, hvor man den 21.6.1713 får rede på hans slægtsforhold, idet det fremgår, at Christen Søes far, farfar og oldefar havde den nævnte eng i fæste, og han fremlægger kvitteringer fra faderen og farfaderen. Desuden fremviser han kvittering fra 20.3.1709 på, at han har betalt 2 års landgilde.  
Da Holmboerne i 1717 indstævnes for herredstinget angående strandtyverier, da et norsk skib strandede ud for Søndervig, var Christen Søe, hans hustru (hvis navn desværre ikke nævnes), hans datter Karen og hans dreng Christen også indstævnet.

\*Udover datteren Karen, nævner kilderne ikke direkte hans andre børn, men der nævnes en række ”Christensener / Christensdøtre” fra Søe, som indbyrdes er faddere ved deres børns dåb, hvorfor det må anses for sandsynligt, at de er hans børn.

(Kilder: Thorvald Lodbergs Arkiv. Slægten Søe. Ulfborg-Hind Herreders Justitsprotokol (B80A-2) 21.6.1713, (B80A-3) 1717. Slægtsbog. Christen Andersen (Plougsgaard), født 1849, gdr. Sdr. Bandsby, Dansk Slægtsforskning 1966. Søgaard Skifteprotokol (G441-17) s. 145).

*Børn:*

- i **Karen Christensdatter**, f. ca. 1700 i Sø i Nysogn, d. 1774 i Gadegaard i Nysogn, begravet 23.01.1774 i Nysogn. Hun blev gift med Christen Lauridsen (Gadegaard), f. ca. 1682, d. 1746 i Nr. Bandsby i Nysogn, begravet 26.06.1746 i Nysogn. Fæster i Nr. Bandsby 1721-46.
- ii **Jens Christensen Søe**, f. ca. 1703, d. 1773 i Nysogn, begravet 07.02.1773 i Nysogn. Gmd. Søe i Nørby på Holmsland. Han blev gift med Maren Andersdatter, 25.08.1737, f. ca. 1712 i Klegod, d. 1796 i Gammelsogns Færgehus, begravet 30.10.1796 i Nysogn.
- iii **Sidsel Christensdatter**, f. ca. 1704, d. 1753 i Sdr. Røjklit i Nysogn, begravet 04.02.1753 i Nysogn. Hun blev gift med Knud Larsen, 13.09.1733 i Nysogn, f. ca. 1703, d. 1777 i Sdr. Røjklit i Nysogn, begravet 13.07.1777 i Nysogn. Søn af Laurids Knudsen (1668-) i Sdr. Røjklit; fæster her (1770) 1-5-0-1.  
  
(Søn Hans 1743 opslag 177)?
19. iv **Anne Christensdatter**, f. ca. 1707, d. 1771 i Nysogn, begravet 20.01.1771 i Nysogns kirkegård. Hun blev gift med Niels Christensen \* Stræde, 21.09.1740 i Nysogns kirke.
- v **Mogens Christensen Søe**, f. ca. 1712, d. 1798 i Sdr. Bandsby i Nysogn, begravet 06.04.1798 i Nysogn. Gmd. i Sdr. Bandsby i Nysogn. Han blev gift med Mette Thuesdatter, 21.06.1741 i Hee, f. 1717 i Hee sogn, døbt 29.11.1717 i hjemmet, d. før 1787. Døbt 29.11.1717 Hee, dt. af Kirsten Lauridsdt. og udl. fader Thue Andersen.
- vi **Else Christensdatter**, f. ca. 1713, d. 1793 i Nysogn (se note 11), begravet 07.07.1793 i Nysogn. Hun blev gift med Christen Knudsen Bredmose, 20.09.1741 i Nysogn, f. ca. 1711, d. 1793 i Nysogn (se note 12), begravet 16.09.1793 i Nysogn. Nr. Bandsby i Nysogn. (mor Johanne død 1737, bror Iver død 1782)?
- vii **Kirsten Christensdatter**, f. 1710/1720, d. 1786 i Enggrob i Nysogn (se note 13), begravet 17.12.1786 i Nysogn. Hun blev gift med Niels Iversen Enggrob, 04.10.1741 i Nysogn, f. ca. 1708, d. 1764 i Enggrob i Nysogn, begravet 04.04.1764 i Nysogn. Gmd. i Enggrob i Nysogn. Skifte G441-17 s. 145, 1+4 børn. Gift1 med Ellen Christensdatter, død 1739. I det første ægteskab var en datter ved navn Mette. Hun var ved moderens død i 1/2 år gammel. Hendes videre skæbne er ikke efterforsket, men hun nævnes her, fordi hendes formynder ved hendes fars død i 1764 blev Jens Iversen Pugflod, hvilket støtter den antagelse, at denne Jens Iversen Pugflod er en farbror og altså en søn af Iver Christensen Pugflod. Da Niels Iversen Enggrob døde, efterlod han sig foruden ovennævnte datter Mette, følgende børn: Christen Nielsen Enggrob, som havde gården Enggrob i fæste, Iver, 20 år (han druknede i 1769), Ellen hvis alder opgives til 17 år og Anne, 11 år. Iver Larsen i Øster Lyngvig var enken, Kirsten Christensdatters, lavværg. Efter sin første kones død i 1739 sad Niels Iversen Enggrob i øvrigt i fællesbo med sine svigerforældre af første ægteskab.

- viii **Hans Christensen Søe**, f. ca. 1717 på Holmsland, d. 1795 i Burgaard i Bur sogn, begravet 07.03.1795 i Bur. Fæstegårdmand i Burgaard i Bur under Nr. Vosborg fra 1755 (Nr. Vosborg fæsteprotokol fol 211)  
 (<https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9WN-PQFB?mode=g&i=9&wc=M5LQ-824%3A333467501%2C333643801%2C333643802%3Fcc%3D2015318&cc=2015318>):  
 vidne ved overdragelsen af fæstebrevet er Mogens Larsen Brølling og Christen Thomsen Baastrup.  
 Slægtsbog Søren Sørensen Harpøth. DS 1967. Ane 22. Men mere sandsynlig, at han er søn af Christen Christensen Søe.  
 Hardsyssels Årbog 1956 s. 139: før lå en gravsten på Bur kirkegård "Herunder hviler salig Hans Sø født paa Holmsland 1717, gift 2 Gange, hensov i Burgaard Anno 1795, 78 Aar og 11 Maaneder". Han blev gift med (1) Bodil Cathrine Iversdatter Lægaard, 26.11.1755 i Holstebro, f. 1733 i Stadil sogn, døbt 06.11.1733 i hjemmet, d. 1770 i Burgaard i Bur sogn, begravet 01.08.1770 i Bur. Skifte Nr. Vosborg Skifteprotokol 1754-1808 fol. 214. Han blev gift med (2) Ane Christensdatter, f. 19.07.1733 i Ringkøbing, d. 1799 i Burgaard i Bur sogn, begravet i Bur. Skifte Lundenæs:  
 1999 Anne Christensdatter i Burgård i Bur sogn. 5.9.1799. IV, fol.58B, 63, V, side 73, 91. Enke efter [Hans Christensen Søe]. A:  
 1) bror Jens Christensen, død. 3B:  
 a Iver Jensen i Ringkøbing  
 b Niels Jensen i Højer, død. 3B: Bodil 23, Anne Marie 21, Christen 20  
 c Sidsel Jensdatter 55, almisselem i Ringkøbing  
 2) [bror eller søster], død. 2B:  
 a Niels Mogensen i Ringkøbing  
 b Sidsel Mogensdatter g.m. Niels Graversen i Ringkøbing ved søn Jens Christian Nielsen  
 3) [bror eller søster], død. 1B:  
 a Hans Christian Lauridsen i Ringkøbing.  
 Arv til Hans Christensen Søe af første ægteskab's B:  
 1) Iver Hansen i Burgård  
 2) Sofie Hansdatter 37 i Burgård  
 3) Anne Marie Hansdatter 33 i Burgård  
 4) Susanne Hansdatter 28 i Holstebro.

40. **Jens Pedersen Steengård**, også kendt som Jens Pedersen Tamberg, f. ca. 1702, d. 1776 i Nørby i Nysogn, begravet 21.12.1776 i Nysogns kirkegård. Han blev gift med Maren Simonsdatter, ca. 1732, De blev gift før 1732 og fik sammen mindst 10 børn, måske et par stykker mere (født før 1732, og døde før 1781), idet det synes mærkeligt, at ingen af sønnerne er opkaldt efter bedstefædrene. Jens Pedersen blev fæstebonde efter svigerfaderen i Steengård, Nørby i Nysogn. (Kilder: Søgaard Skifteprotokol (G441-17) s. 260-265. Søgaard Jordebøger (G441-6). Kontrakt i Justitsprotokollen 25.06.1732. Slægtsbog, Mads Pedersen i Brejning Sogn, født 1800. Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1973. Ane 20/21 og 24/25).

*Børn:*

- i **Else Jensdatter**, f. 1733 i Nørby i Nysogn, døbt 10.05.1733 i Nysogns kirke, d. 1753 i Nørby i Nysogn, begravet 21.10.1753 i Nysogns kirkegård.
- ii **Mads Jensen Steengård**, f. 1734 i Nørby i Nysogn, døbt 22.08.1734 i Nysogns kirke, d. 1793 i Nørby i Nysogn, begravet 30.06.1793 på Nysogns kirkegård. Boelsmand i Nørby på Holmsland. Han blev gift med Mette Pedersdatter, 27.11.1757 i Nysogn (se note 14), f. 1736 i Nysogn, døbt 16.12.1736 i Nysogn, d. 1796 i Nysogn, begravet 05.05.1796 i Nysogn.

- iii **Karen Jensdatter**, f. 1736 i Nørby i Nysogn, døbt 29.01.1736 i Nysogns kirke. Ca. 1765 rejst til Holland.
- 20.
- iv **Mads Jensen Steengard**, f. 1738 i Nørby i Nysogn, døbt 10.08.1738 i Nysogns kirke, d. 1811 i Nørby i Nysogn, begravet 11.08.1811 i Nysogns kirkegård. Han blev gift med Birgitte Andersdatter, også kendt som Berthe Andersdatter, 23.10.1768 i Nysogns kirke.
  - v **Johanne Jensdatter**, f. 1741 i Nørby i Nysogn, døbt 13.03.1741 i Nysogns kirke. Ca. 1765 rejst til Holland.
  - vi **Jens Jensen**, f. 1743 i Nørby i Nysogn, døbt 24.02.1743 i Nysogns kirke, d. før 1781.
  - vii **Maren Jensdatter**, f. 1745 i Nørby i Nysogn, døbt 21.03.1745 i Nysogns kirke, d. 1747 i Nørby i Nysogn, begravet 18.09.1747 på Nysogns kirkegård.
  - viii **Niels Jensen Steengard**, f. 1747 i Nørby i Nysogn, døbt 22.05.1747 i Nysogns kirke, d. 1810 i Kloster i Nysogn, begravet 04.07.1810 i Nysogns kirkegård. Hmd. i Nysogns Kloster. Han blev gift med Ane Nielsdatter, 24.12.1769 i Nysogn, f. 1743 i Nysogn, døbt 08.12.1743 i Nysogn, d. 28.11.1823 i Nysogn.
  - ix **Maren Jensdatter**, f. 1749 i Nørby i Nysogn, døbt 28.12.1749 i Nysogns kirke, d. 1756 i Nørby i Nysogn, begravet 01.08.1756 i Nysogns kirkegård.
  - x **Kirsten Jensdatter**, f. 1751 i Nørby i Nysogn, døbt 31.10.1751 i Nysogns kirke.
41. **Maren Simonsdatter**, f. ca. 1710 i Nørby i Nysogn, d. 1784 i Nørby i Nysogn, begravet 11.11.1784 på Nysogns kirkegård.
46. **Anders Christensen Plousgaard**, f. ca. 1721, d. 1805 i Nørby i Nysogn, begravet 27.06.1805 i Nysogns kirkegård. Han blev gift med Anne Jensdatter, 02.02.1744 i Nysogns kirke, Anne Jensdatter blev gift 1. gang i 1736 med Jens Christensen af Plousgaard, født o.1691, og de fik sammen 4 børn, inden Jens døde; han blev begravet i Nysogn den 6.3.1743. Året efter giftede Anne Jensdatter sig igen. Denne gang med Anders Christensen, der var født o.1721. Han overtog nu fæstet af Plousgaard, og med ham fik hun yderligere 8 børn. Formentlig i løbet af 1770-erne overgik Plousgaard til Annes ældste søn, og Anders og Anne kunne gå på aftægt. Anne Jensdatter døde 71 år gammel i 1784. Anders Christensen levede i endnu 20 år og opnåede at se 3. generation overtage Plousgaard o. år 1800. (Kilder: Søgård Skifteprotokol (G441-17) s. 178b. Slægtsbog, Mads Pedersen i Brejning Sogn, født 1800. Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1973. Ane 30. Slægtsbog, Jens Andersen Provstgaard, gdr. i Sønderby, Nysogn, født 1776. Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1975. Ane 14/15. Slægtsbog, Christen Andersen (Plousgaard), født 1849, gårdejer i Sdr. Bandsby, Nysogn. Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1966. Ane 65).

*Børn:*

- i **Anne Marie Andersdatter**, f. 1744 i Nørby i Nysogn, døbt 26.12.1744 i Nysogns kirke.
- 23.
- ii **Maren Andersdatter**, f. 1746 i Nørby i Nysogn, døbt 27.02.1746 i Nysogns kirke, d. 1778 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 14.06.1778 i Nysogns kirkegård. Hun blev gift med Morten Ibsen, 09.10.1768 i Nysogns kirke.

- iii **Anne Andersdatter**, f. 1748 i Nørby i Nysogn, døbt 03.11.1748 i Nysogns kirke, d. 1749 i Nørby i Nysogn, begravet 30.05.1749 i Nysogns kirkegård.
- iv **Anne Andersdatter**, f. 1750 i Nørby i Nysogn, døbt 19.03.1750 i Nysogns kirke, d. (?) 1750.
- v **Anne Andersdatter**, f. 1751 i Nørby i Nysogn, døbt 27.06.1751 i Nysogns kirke, d. 1790 i Gammelsogn, Hind hrd., begravet 07.11.1790 på Gammelsogns kirkegård. Hun blev gift med Jacob Lauridsen Bollerup, 14.11.1773 i Nysogn, f. 1748 i Bollerup i Gammelsogn, døbt 27.10.1748, d. eft. 1820 (se note 15). Bollerup i Gammelsogn på Holmsland.
- vi **Edel Andersdatter**, f. 1755 i Nørby i Nysogn, døbt 29.05.1755 i Nysogns kirke, d. 1792 i Plougsgaard i Nysogn, begravet 09.08.1792 i Nysogn. 1787 tjenestepige i Plousgaard. Ugift.
- vii **Zophie Andersdatter**, f. 1758 i Nørby i Nysogn, d. 1770 i Nørby i Nysogn, begravet 23.12.1770 i Nysogns kirkegård.
- viii **Jens Andersen**, f. 1760 i Nørby i Nysogn, d. 1760 i Nørby i Nysogn, begravet 06.07.1760 i Nysogns kirkegård.

47. **Anne Jensdatter**, f. ca. 1713, d. 1784 i Nørby i Nysogn, begravet 13.06.1784 i Nysogns kirkegård. Hun blev gift med (1) Jens Christensen Plousgaard, 21.10.1736 i Nysogns kirke, f. 1691, d. 1743 i Nørby i Nysogn, begravet 06.03.1743 i Nysogns kirkegård. Hun blev gift med (2) Anders Christensen Plousgaard, 02.02.1744 i Nysogns kirke.

*Børn af Jens Christensen Plousgaard:*

- i **Zidseel Jensdatter**, f. 1737 i Nørby i Nysogn, døbt 11.06.1737 i Nysogns kirke, d. 1772 i Sdr. Lyngvig på Holmsland, begravet 26.08.1772 i Nysogn. Skifte G441-17 s. 178b, 1 barn. Hun blev gift med Simon Jensen Vig, 30.11.1768 i Nysogn, f. ca. 1742, d. 24.08.1823 i Sdr. Lyngvig i Nysogn. Fæstegmd. i Sdr. Lyngvig efter faderen.
- ii **Christen Jensen Plousgaard**, f. 1738 i Nørby i Nysogn, døbt 1738 i hjemmet, d. 1812 i Plougsgaard i Nysogn, begravet 27.09.1812 i Nysogns kirkegård. Han blev gift med (1) Kirsten Jensdatter, 14.01.1770 i Nysogn, f. 1747 i Sønderby i Nysogn, døbt 05.03.1747 i Nysogn, d. 1781 i Plougsgaard i Nysogn, begravet 20.06.1781 i Nysogn. Han blev gift med (2) Ide Larsdatter, 17.10.1784 i Nysogn, f. ca. 1746, d. 1791 i Plougsgaard i Nysogn, begravet 13.01.1791 i Nysogn.
- iii **Kirsten Jensdatter**, f. 1741 i Nørby i Nysogn, døbt 15.02.1741 i Nysogns kirke, d. 1742 i Nørby i Nysogn, begravet 25.10.1741 i Nysogns kirkegård.
- iv **Maren Jensdatter**, f. 1743 i Nørby i Nysogn, døbt 23.05.1743 i Nysogns kirke, d. 1743 i Nørby i Nysogn, begravet 17.07.1743 i Nysogns kirkegård.

*Børn af Anders Christensen Plousgaard:*

- v **Anne Marie Andersdatter**, f. 1744 i Nørby i Nysogn, døbt 26.12.1744 i Nysogns kirke.

23. vi **Maren Andersdatter**, f. 1746 i Nørby i Nysogn, døbt 27.02.1746 i Nysogns kirke, d. 1778 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 14.06.1778 i Nysogns kirkegård. Hun blev gift med Morten Ibsen, 09.10.1768 i Nysogns kirke.
- vii **Anne Andersdatter**, f. 1748 i Nørby i Nysogn, døbt 03.11.1748 i Nysogns kirke, d. 1749 i Nørby i Nysogn, begravet 30.05.1749 i Nysogns kirkegård.
- viii **Anne Andersdatter**, f. 1750 i Nørby i Nysogn, døbt 19.03.1750 i Nysogns kirke, d. (?) 1750.
- ix **Anne Andersdatter**, f. 1751 i Nørby i Nysogn, døbt 27.06.1751 i Nysogns kirke, d. 1790 i Gammelsogn, Hind hrd., begravet 07.11.1790 på Gammelsogns kirkegård. Hun blev gift med Jacob Lauridsen Bollerup, 14.11.1773 i Nysogn, f. 1748 i Bollerup i Gammelsogn, døbt 27.10.1748, d. eft. 1820 (se note 16). Bollerup i Gammelsogn på Holmsland.
- x **Edel Andersdatter**, f. 1755 i Nørby i Nysogn, døbt 29.05.1755 i Nysogns kirke, d. 1792 i Plougsgaard i Nysogn, begravet 09.08.1792 i Nysogn. 1787 tjenestepige i Plougsgaard. Ugift.
- xi **Zophie Andersdatter**, f. 1758 i Nørby i Nysogn, d. 1770 i Nørby i Nysogn, begravet 23.12.1770 i Nysogns kirkegård.
- xii **Jens Andersen**, f. 1760 i Nørby i Nysogn, d. 1760 i Nørby i Nysogn, begravet 06.07.1760 i Nysogns kirkegård.
54. **Jørgen Kasse**. Han boede i Haarslev sogn, hvor han nævnes i Mosegaard, Tappernøje og i Vierne. Ved skiftet efter Anneken nævnes kun søstre Maren og Stine som arvinger, så de øvrige børn må formodes at være døde på det tidspunkt.  
(Kilder: Kirkebøger. Elvedgaard skifteprotokol fol. 111 og 215).

*Børn:*

- i **Jørgen Andreas Jørgensen**, f. 1708 i Mosegaard i Haarslev sogn, døbt 23.09.1708 i Haarslev kirke.
- ii **Johannes Jørgensen**, f. 1714 i Mosegaard i Haarslev sogn, døbt 07.01.1714 i Haarslev kirke.
27. iii **Maren Jørgensdatter**, f. 1715 i Mosegaard i Haarslev sogn, døbt 20.01.1715 i Haarslev kirke, d. 16.11.1785 på Veflinge Hospital i Veflinge sogn, begravet 20.11.1785 i Veflinge. Hun blev gift med (1) Peder, 24.03.1752 i Haarslev kirke. Hun blev gift med (2) Poul. Hun blev gift med (3) Jacob Henrichsen, 24.03.1752 i Haarslev kirke.
- iv **Anneken Jørgensdatter**, f. 1717 i Tappernøje i Haarslev sogn, døbt 25.03.1717 i Haarslev kirke (se note 17), d. 22.12.1773 i Veflinge sogn. Skifte Elvedgaard skifteprotokol side 111. Arvinger er hendes 2 søstre Maren og Stine. Hun blev gift med Christen Nielsen. Husmand i Veflinge By. Ingen børn.
- v **Anna Sophia Jørgensdatter**, f. 1723 i Haarslev sogn, døbt 05.09.1723 i Haarslev kirke.

vi **Stine Jørgensdatter**, d. eft. 1773. Hun blev gift med Christen Handskemager. Handskemager i Bogense.

60. **Henrich \* Jørgensen**, f. ca. 1695, døbt 03.03.1695 i Haarslev kirke (se note 18), d. eft. 1759. Han blev gift med Anna Sophia Olufsdatter, 15.09.1720 i Haarslev kirke.

*Børn:*

i **Anne Henrichsdatter**, f. 1720 i Gamby i Haarslev sogn, døbt 22.09.1720 i Haarslev kirke, d. 1725 i Gamby i Haarslev, begravet 14.03.1725 i Haarslev.

30. ii **Jørgen Henrichsen**, f. 1722 i Gamby i Haarslev sogn, døbt 25.01.1722 i Haarslev kirke, d. 1784 i Rue i Vigerslev sogn, Odense amt, begravet 10.01.1784 på Vigerslev kirkegård. Han blev gift med Sidsel Christensdatter.

iii **Maren Henrichsdatter**, f. 1725 i Gamby i Haarslev sogn, døbt 13.05.1725 i Haarslev kirke.

iv **Anna Henrichsdatter**, f. 1727 i Gamby i Haarslev sogn, døbt 20.07.1727 i Haarslev kirke.

v **Hans Henrichsen**, f. 1730 i Haarslev sogn, døbt 05.05.1730 i Haarslev kirke, d. 1802 i Blæsbjerg i Vigerslev sogn. Han overtog et boel i Blæsbjerg i Vigerslev sogn med fæstebrev af 8/10 1777. Heraf fremgår, at han kom fra Gamby. (Langesø fæsteprotokol 1694-1844, folio 224). 8/10 1783 fik han et nyt fæstebrev på et boel sst. (Langesø fæsteprtokol 1694-1844, folio 294). Skifte Langesø skifteprotokol II fol. 404 (FamSearch opslag 622). Han blev gift med (1) Anne Margrethe Vincentsdatter, f. ca. 1738, d. 1795 i Blæsbjerg i Vigerslev sogn, begravet 08.08.1795 i Vigerslev. Datter af Vincent Hansen og hstr. Mette Povelsdatter, Diernæs. Langesø skifteprotokol 21.09.1795, II fol. 349. FS opslag 567. 2 børn. Han blev gift med (2) Johanne Hjerresdatter, d. 1800. Langesø skifteprotokol II fol. 381 FS opslag 791. Han blev gift med (3) Anne Cathrine Jørgensdatter, f. ca. 1765, d. eft. 1802.

vi **Kirsten Henrichsdatter**, f. 1733 i Gamby i Haarslev sogn, døbt 15.03.1733 i Haarslev kirke, d. 1788 i Gamby i Haarslev sogn. Langesø skifteprotokol II fol 301 (FamSearch opslag 514). 5 børn, værge for de 2 umyndige er deres morbroder Hans Henrichsen i Blæsbjerg. Hun blev gift med Hans Jacobsen, 07.10.1757 i Haarslev kirke, f. 1729 i Haarslev sogn, døbt 22.05.1729 i Haarslev kirke. Husmand og smed i Gamby i Haarslev.

61. **Anna Sophia Olufsdatter**, f. 1696 i Skovsgaarde i Haarslev sogn, døbt 29.09.1696 i Haarslev kirke.

62. **Christen Rasmussen**, f. 1716 i Skovsgaarde i Vigerslev sogn, døbt 08.02.1716 i Vigerslev kirke, d. 1782 i Taagerod i Vigerslev sogn, begravet 29.05.1782 i Vigerslev (se note 19). Han blev gift med Anna Christensdatter, 25.11.1744 i Vigerslev, Han fæstede en gård i Taagerud i Vigerslev under Langesø Gods. Her boede Christen og Anna til de døde og fik i alt 5 børn, men kun 3 overlevede dem. Anna Christensdatter døde i 1780 i Taagerud og blev begravet på Vigerslev kirkegård.

Ved skiftet efter hende blev boet registreret:

I den forreste stue var der et egebord, 3 stole, en skammel og en bæk, et kandeskab, et sengested med diverse sengetøj – og så de to dyreste effekter: en kakkellovn til 6 rdl. og et klokkeværk med futteral til 8 rdl.

I den anden stue var der en egekiste med lås og nøgle, et egebord, 3 træstole, to bænke, et kandeskab, et sengested med sengetøj, et gl. fyrbord, et lille fyrskrin, en halv kiste af fyr, en smørtrug, en fjerding og 2 malkebøtter.



I pigernes kammer var der et sengested med sengetøj, en skammel, en kuffert og en gryde. I karlekammeret var der et sengested med sengetøj.

I ølkammeret var der 2 heltønder, en halvtønde, en flødebøtte, en spand og en strippe. I bryggerset var et dejtrug, en håndkværn med sten, en lang bænk, 2 stole, og en indmuret kobberkedel til en værdi af 8 rd. I huggehuset var der en huggeblok, 3 økser af forskellig art, en spånkniv, en hakke, en spade, en tørvespade, en jernstang, et bor med skaft, et hakkejern, en tengsel, en sav, en skærekiste med kniv, 6 sække, 2 messingkedler, en hug-le og en læg-le, nogle bøtter og andre småting.

Gårdens besætning bestod af 3 køer, en kvie og en kalv, 4 får, 5 lam og en vædder, 3 svin og 4 heste. Dertil kom seletøj, diverse landbrugsredskaber såsom vogne og harver mm.

Alt vurderedes til 157 rdl. 1 mark og 10 skilling.

Enkens gangklæder blev derimod ikke vurderet, idet man enedes om, at de skulle deles imellem de to døtre.

(Kilder: Kirkebøger. Langesø skifteprotokol II fol. 130,160 og 347 (FamilySearch opslag 370ff).

Han blev evt. 1. gang gift 15.1.1736 med Sidsel Rasmusdatter.

#### *Børn:*

- i **Rasmus Christensen**, f. 1745 i Vigerslev sogn, døbt 18.07.1745 i Vigerslev, d. 24.05.1822 i Rue Søgaard i Vigerslev sogn, begravet 31.05.1822 i Vigerslev. Gårdmand og sognefoged i Rue Søgaard i Vigerslev. Han blev gift med (1) Karen Jensdatter, f. ca. 1739, d. 1795 i Rue Søgaard i Vigerslev sogn. Enke efter Rasmus Jørgensen (død 1767). Skifte Langesø 4.5.1795 II fol. 347 (FS opslag 565). Han blev gift med (2) Anne Marie Pedersdatter, f. ca. 1766, d. 20.11.1847 i Rue Søgaard i Vigerslev sogn, begravet 29.11.1847 i Vigerslev.
  31. ii **Sidsel Christensdatter**, f. 1746 i Vigerslev sogn, døbt 21.08.1746 i Vigerslev, d. 1794 i Rue i Vigerslev sogn, Odense amt, begravet 07.04.1794 i Vigerslev kirkegård. Hun blev gift med (1) Jørgen Henrichsen. Hun blev gift med (2) Hans Johansen, 03.09.1784 i Vigerslev kirke.
  - iii **udøbt søn**, f. mar. 1749 i Vigerslev sogn, d. mar. 1749 i Vigerslev sogn.
  - iv **Karen Christensdatter**, f. 1751 i Vigerslev sogn, døbt 09.05.1751 i Vigerslev, d. 17.12.1831 i Taagerod i Vigerslev sogn, begravet 23.12.1831 i Vigerslev. Skifte Langesø 18.12.1831 fol 132. Hun blev gift med Niels Christophersen, 05.07.1782 i Vigerslev, f. 1761 i St. Morud i Vigerslev sogn, døbt 04.02.1761 i Vigerslev sogn, d. 22.09.1834 i Taagerod i Vigerslev sogn, begravet 29.09.1934 i Vigerslev. Gårdmand i Taagerud i Vigerslev. Skifte Langesø 23.09.1834 fol. 147.
  - v **Christen Christensen**, f. 1751 i Vigerslev sogn, døbt 09.05.1751 i Vigerslev sogn, d. før 1782.
63. **Anna Christensdatter**, f. ca. 1711, d. 1780 i Taagerod i Vigerslev sogn, begravet 14.06.1780 i Vigerslev. Langesø skifteprotokol II, folio 130.

### Tip-3-oldeforældre

68. **Thomas Olesen**, f. ca(?) 1630, d. ca(?) 1700. Thomas Olesen nævnes i 1661 som feldbereder i Lille Kildsig i Brejning sogn, hvor han tillige var fæstebonde under Brejninggaard. Fæstegården havde på det tidspunkt et hartkorn på tdr. 0-5-1-1, men i 1688 hæves det til 1-1-0-1, og da er Thomas Olesen der stadig.

Feldbereder var betegnelsen for en garver, der anvendte bestemte garvermetoder, såsom fedtgarvning og hvidgarvning, og selv om erhvervet var forbeholdt byernes borgere, så var der alligevel 2 i Brejning i 1661.

I 1684 får Brejninggaards ejer bevilling til, at hans feldberedere uhindret må søge marke-derne i Nørre Jyllands købstæder, og dermed må det vel anses for givet, at myndighederne accepterede erhvervet også i landområderne.

Thomas Olesen var altså den ene af sognets to feldberedere, og også hans efterkommere fortsatte i erhvervet, o. 1700 overtog en af hans sønner Lille Kildsig og garveriet her.

(Kilde: Hardsyssels Årbog 1992, s. 87-104). Han blev gift med NN Andersdatter.

#### *Børn:*

i **Jens Thomsen**, f. ca. 1655, d. 1740 i Tudskjær i Brejning sogn. Feldbereder i Tudskjær. Bølling Tingbog 1729: kone og 6 børn.

ii **Christen Thomsen**, f. ca(?) 1670, d. 1744 i Bæk i Brejning sogn, begravet 01.01.1745 i Brejning.

34. iii **Peder Thomsen**, f. ca. 1678, d. dec. 1719 i Kildsig i Brejning sogn. Han blev gift med Anna Madsdatter, ca. 1707.

69. **NN Andersdatter**. Vrads Herred Tingbog: 22. januar 1662 nr. 215 - fol.168B - afkald Afkald til Oluf Andersen i Nørre Snede fra Dynes Andersen, borger i Ålborg og Thomas Olufsen i Kildsig i Brejning sogn [i Bølling herred] og hans børn for arv efter mor Sidsel Jensdatter i Nørre Snede.

70. **Mads Hansen**, f. ca(?) 1660, d. ca(?) 1740 i Brejning sogn. Mads Hansen nævnes 1698 og 1739 i Brejning i den østligste af de to Pilgaard, hvor han var fæster og feldbereder. Gården havde et hartkorn på tdr. 2-2-2-1; men desuden stod han i 1726 opført som bruger af en gård i Røjkum med et hartkorn på tdr. 2-4-3-1.

Han døde sandsynligvis før 1745, hvor Brejning sogns kirkebog begynder.

(Kilder: Brejninggaard Skifteprotokol (G449-1) s. 2, 40. (G449-2) s. 2. Timgaard Skifteprotokol (G443-2) s. 57, 104. Hardsyssels Årbog 1992, s. 87-104).

#### *Børn:*

i **Niels Madsen Ravnsbjerg**, f. ca. 1680/1690 i Pilgaard i Brejning sogn, d. 1732. Skifte Brejninggaard (G449-1) 11.okt. 1732 s. 8 og 9, intet at arve, hvorfor ingen arvinger anføres.

Niels Madsen i Ravnsbjerg er formynder for 2 af Anna Madsdatters døtre 1720, hvilket er eneste indikation på, at han er søn af Mads Hansen. Han blev gift med Anne Jensdatter, f. ca. 1690, d. 1763 i Brejning sogn, begravet 04.12.1763 i Brejning. Bølling hrd. tingbog 1737 s. 449 (?).

35. ii **Anna Madsdatter**, f. ca. 1685, d. juli 1744 i Kildsig i Brejning sogn. Hun blev gift med (1) Peder Thomsen, ca. 1707. Hun blev gift med (2) Niels Lauridsen, ca. 1720 i Brejning.

- iii **Hans Madsen**, f. eft. 1680, d. 1732. Fæster i Mose i Brejning. Skifte 15.10.1732 (G449-1 s. 9-11), intet at arve, derfor ingen arvinger nævnt. Han blev gift med Karen Christensdatter, f. ca. 1705, d. 1783 i Moese i Brejning sogn, begravet 08.09.1783 i Brejning sogn. Skifte Brejninggaard G449-1 s. 560, 6 børn. Skifte efter sønnen Hans B8-1082 s. 428. Skifte efter sønnen Thomas B8-1083 s. 374.
- iv **Hans Madsen**, også kendt som Hans Madsen Bjørnkjær, f. ca. 1690 i Pilgaard i Brejning sogn, d. 1754 i Bjørnkjær i Brejning sogn, begravet 17.10.1754 i Brejning sogn. Feldbereder og fæster i Bjørnkjær i Brejning. Se Hardsyssels Årbog 1991 s. 6. Han blev gift med Mette Sørensdatter, f. ca. 1692, d. 1755 i Bjørnkjær i Brejning sogn, begravet 25.11.1755 i Brejning. Skifte Brejninggaard 20. okt. 1754, 5 sønner og 1 datter.
- v **Johanne Madsdatter**, f. ca. 1700 i Pilgaard i Brejning sogn, d. 1746 i Tim sogn. Skifte G443-2 s. 104, 3+3 børn. Hun blev gift med (1) Henrich Poulsen, f. ca(?) 1700, d. 1730/1731 i Nørby i Tim sogn. Skifte 06.02.1731 G443-2 s. 57, 4 børn. Hun blev gift med (2) Peder Pedersen, 02.06.1732 i Tim kirke, d. eft. 1744. Ved vielsen Peder Feldbereder. 1744 i Tim, formynder ved skiftet efter Anna Madsdatter ("kødelige mostres mænd af de umyndige" - Brejninggaard skifteprotokol fol 40.56.)
- vi **NN Madsdatter**. Sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte børn, idet Niels Jensen Pilgaard, kan have været gift mere end en gang, men herom foreligger intet. Hendes død er ikke fundet indført i Brejning kirkebog. Hun blev gift med Niels Jensen Pilgaard, f. ca. 1690, d. 1763 i Pilgaard i Brejning sogn, begravet 20.01.1763 i Brejning. Fæstegmd. og feldbereder i Pilgaard i Brejning sogn. Nævnt her 1738 og 1744 (G449-1 s. 117-118 og 40 ff.); og 1731 Tingbogen 1737 s. 449(?)  
(I den anden Pilgaard i Brejning bor på samme tid Niels Moustsen Pilgaard (1694-1766), men han er fra 1717 gift med Kirsten Eskesdatter, skifte 1742).
- vii **NN Madsdatter**, f. eft. 1700, d. 1746/1787. Blandt fadderne til tvillingedøtrene født 1746 er bl. a.: Erich Jacobsen, Niels Pilgaards søn Jens, Hans Bjørnkjærs søn Mads, Erich Jacobsens kone (=Anna Madsdatters datter Karen), Niels Pilgaards datter Maren, Hans Bjørnkjærs kone og Jens Jacobsens kone (=Anna Madsdatter datter Barbara). Denne nære relation til Mads Hansen Pilgaards slægtninge gør det sandsynligt, at det er hans datter, der er er mor til børnene. Hendes død er ikke fundet indført i Brejning kirkebog. Hun blev gift med Niels Jensen Tudskjær, f. 1701 i Tudskjær i Brejning sogn, d. 1794 i Tudskjær i Brejning sogn, begravet 17.08.1794 i Brejning. Fæster i Tudskjær i Brejning sogn. 93 år 3 mdr. og 4 dage. Ved folketællingen 1787 kaldes han Niels Nielsen og er enkemand 1. gang.

76. **Christen Pedersen Søe**, d. før 1690. Fæster i Søe i Nysogn.

I 1677 beskattes han af 2 ildsteder, 3 heste og 3 køer. Året efter, da han angives at være gift mand, beskattes han af 2 heste, 2 køer, 1 kalv og 6 får.

I 1683, da hustruen endnu lever, beskattes han af 1 hest, 1 plag, 1 ko og 4 får.

Mindst 2 sønner og 1 datter.

(Kilder: Thorvald Lodbergs Arkiv. Slægten Søe. Ulfborg-Hind Herreders Justitsprotokol (B80A-2) 21.6.1713).

*Børn:*

- 38. i **Christen Christensen \* Søe**, f. ca. 1665, d. 1751 i Nysogn, begravet 07.11.1751 i Nysogn.

- ii **Peder Christensen \* Søe**, f. ca. 1676, d. 1747 i Bandsby i Nysogn, begravet 05.05.1747 i Nysogn. \*udokumenteret forbindelse til nævnte fader, men Christen Søe havde 1797 en broder Peder hos sig. Han blev gift med Kirsten, f. ca. 1685, d. 1755 i Nysogn, begravet 15.06.1755 i Nysogn.
- iii **Else Christensdatter \* Søe**, f. ca. 1679, d. 1755 i Nysogn, begravet 18.07.1755 i Nysogn. \* sandsynlig, men udokumenteret forbindelse til nævnte fader.

80. **Peder Madsen Tamberg**, f. ca(?) 1650, d. ca(?) 1730 i Nysogn. Peder Madsen blev født o. 1650 og var sandsynligvis søn af den Mads Pedersen, der i 1688 nævnes som fæster af gården Tamberg i Nysogn. I perioden 1704-1721 nævnes Peder Madsen som fæster af samme gård, der hørte under Søgaard gods og havde et hartkorn på tdr. 4-6-2-2, de sidste år måtte han dog dele fæstegården med Iver Pedersen (sandsynligvis hans ældste søn).  
 I 1704 bestod landgilden af 2 ørte rug (2 rd. 4 mk.), 2 ørte byg (2 rd. 2 mk. 6 sk.), 1 skov-vogn (1 rd. 2 mk.), gæsteri ( 1 rd.) og 1 rd. i arbejdspenge.  
 I 1725 optrådte Peder Madsen som vidne i en møllesag og angav da at være 79 år; men alderen er sandsynligvis sat lidt for højt.  
 Fæstegården blev overtaget af sønnen Mads Pedersen Tamberg, der dog døde allerede i 1731. Til gården hørte da - foruden de sædvanlige landbrugsredskaber - en del fiskeredskaber, så fiskeri har selvfølgelig også hørt med til deres næringsvej. Af dyr var der 2 køer, 2 stude, 1 kalv, 1 galt, 2 heste og 11 får, heraf de 8 med lam.  
 På det tidspunkt var Peder Madsen Tamberg død; men hans enke var på aftægt i gården og ved skiftet efter sønnen "begærede den salige mands moder en opholdscontract, ifald hendes salige søns efterladte hustru indlod sig i nyt ægteskab, (at) hun da ikke skulle udvises, naar de ikke længere ville have hende hos dem. Enken dertil svarede, at hun ingen opholdscontract vilde give hende formedelst boets slette tilstand. Men dog vilde hun give hende et skikkeligt ophold så længe hun levede, og ifald hun overlevede hendes svigermøder, da at skaffe hende en skikkelig jordefærd."  
 Peder Tambergs enke har altså nok været på aftægt i Tamberg til sin død.  
 Hendes navn var Karen Jensdatter, hvilket fremgår af justitsprotokollen 1722, hvor sønnen Mads er indstævnet som vidne angående en eng.  
 (Kilder: Søgaard Skifteprotokol (G441-17) s. 38, 124, 260. Jordebøger over Søgaard Gods (G441-6). Ulfborg Hind Herreds Tingbog (B80A-3) 1722, 21.3.1725. Thorvald Lodbergs Arkiv). Han blev gift med Karen Jensdatter.

*Børn:*

- i **Zidse Pedersdatter**, f. ca. 1695 i Tambjerg i Nysogn, d. 1781 i Nr. Røjklit i Nysogn på Holmsland, begravet 02.12.1781 i Nysogns kirkegård. Skifte G441-17 s. 260-265, ingen børn. Hun blev gift med (1) Christen Andersen, efter 1727, f. ca. 1686, d. 1749 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 27.04.1749 i Nysogn. Skifte G441-17 s. 97b, 3 børn af 1. ægteskab, ingen i sidste. Hun blev gift med (2) Peder Lauridsen, 13.09.1750 i Nysogn, f. ca. 1713, d. 1790 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 14.11.1790 i Nysogn. 1781 indsidder i Nr. Røjklit.
- ii **Mads Pedersen Tamberg**, f. 1690/1700 i Tambjerg i Nysogn, d. 1731 i Tambjerg i Nysogn. Fæstegmd. i Tambjerg i Nysogn. Skifte Søgaard G441-17 s. 38, 1 barn. Han blev gift med Karen Andersdatter, f. ca. 1690/1710.
- 40. iii **Jens Pedersen Steengård**, også kendt som Jens Pedersen Tamberg, f. ca. 1702, d. 1776 i Nørby i Nysogn, begravet 21.12.1776 i Nysogns kirkegård. Han blev gift med Maren Simonsdatter, ca. 1732.

- iv **Christen Pedersen Tamberg**, f. ca. 1703 i Tambjerg i Nysogn, d. 1757 i Stræde i Nysogn, begravet 28.10.1757 på Nysogns kirkegård. Fæstegmd. i Stræde i Nysogn. Skifte G441-17 s. 124b, 3 børn. Han blev gift med Maren Simonsdatter, 1735 i Nysogn, f. ca. 1700, d. 1774 i Stræde i Nysogn, begravet i Nysogn. Enke efter Mads Jensen Strandberg i Stræde (Skifte 30.07.1734).
- v **Margrethe Pedersdatter**, f. ca. 1710 i Tambjerg i Nysogn, d. 1782/1787. Lever dec. 1781 på Stadilø, findes ikke her ved folketællingen 1787 Se Skifte Søggaard (G441-17) s. 260 ff efter hendes søster Zidse. Hun blev gift med Christen Andersen (Kløve), 15.10.1733 i Nysogn, f. 1700/1710, d. jan. 1772 på Stadilø i Stadil sogn. Fæster i Kløve på Stadilø (108). Skifte G442-2 s. 259. Ved vielsen af Hovvig.
- vi **Peder Pedersen Moese**, f. ca. 1714 i Tambjerg i Nysogn, d. 02.10.1767 i på havet, begravet 11.10.1767 i Nysogn. Husmand og fisker i Sdr. Røjklit. Omkom ved drukning på havet. Skifteafkald. Han blev gift med (1) Else Nielsdatter, 27.07.1738 i Nysogn, f. ca. 1719, d. 1753 i Sdr. Røjklit i Nysogn (se note 20), begravet 11.07.1753 i Nysogn. Af Juelsgaard. Han blev gift med (2) Sidsel Nielsdatter, 19.10.1754 i Nysogn, f. ca. 1709, d. 1795 i Nysogn, begravet 18.01.1795 i Nysogn.

81. **Karen Jensdatter**, f. 1665/1675, d. eft. 1731. Navnet fremgår af Justitsprotokollen 1722, hvor sønnen Mads er indstævnet som vidne ang. en eng. Se også Skifte Søggaard G441-17 s. 38.

82. **Simon Christensen Steengård**, f. ca. 1660 i Stengård i Nysogn, d. 1743 i Ringkøbing Aa, begravet 02.12.1743 i Nysogns kirkegård. Han blev gift med Else Christensdatter, Simon Christensen blev født o. 1662 i Stengård i Nysogn på Holmsland, hvor faderen var gårdmand.

I 1690erne boede han som gift mand hjemme hos forældrene, hvor Ide Christensdatter fra Sdr. Rødsklit vist tjente, i hvert fald fik hun et barn og udlagde Simon som fader til barnet. Det var en alvorlig forseelse, og Simon blev ved landstingsdom den 14. nov. 1694 dømt til at rømme sognet og Holmsland på grund af hans uskikkelige levned og rygter.

Året efter indstævner han Rasmus Andersen til Søggaard; han havde været borte fra Holmsland nogen tid, men da han havde pligt til at forsørge sine gamle højtbedagede og skrøbelige forældre, og da han ikke var dømt for hverken mord, tyveri, trolddom eller nogen skjælmstykke, hvorfor han skulle anses for aldeles rømningsmand, ønskede han at få lejdebrev, så han atter kunne komme hjem til Holmsland for at bygge og bo.

Ansøgningen sendes til kongen, der den 20. okt. 1796 gav ham tilladelse til at vende tilbage såfremt han holdt sit skriftlige løfte af 15. april til biskoppen om at herefter at føre et skikkeligt liv.

Det havde han jo ikke fuldt ud gjort tidligere. Måske var han også den Simon Christensen af Søggaard, der 1693 i Stadil af Anne Hansdatter fra Halkjær blev udlagt som barnefader til datteren Johanne, der blev døbt 5. nov.

Men nu vendte han tilbage til Holmsland, hvor han den 26. maj 1704 overtog Stengård, samtidig med, at han lovede at tage moderen til sig og forsyne hende med daglig føde og underholdning ved hans bord på livstid, så godt som han selv og hans hustru nød det; ligeledes daglige klæder, uldent og linned, sko og strømper. Om der er tale om hans første hustru, vides ikke; men efter at være vendt tilbage til Holmsland blev han gift med Else Christensdatter, der var født o. 1681, og derfor næppe gammel nok til være hans hustru i 1694.

Stengård hørte da under Søggaard, men bondeskylden ejede Simon og familien selv. I 1707 betalte han følgende landgilde: vognpenge (1 mk. 8 sk.), 1 skp. 2 album kornpenge (1 mk.), 1 album leding (7½ sk.), 1 ørte rug (1 rd. 2 mk.), 4 skp. havre (1 mk. 9½ sk.), 2 lpd. smør a 9 mk. (3 rdl.), 1 svin (1 rd. 2 mk.), 1 får (3 mk. 12 sk.), 1 lam (2 mk.), 1 gås (1 mk.), 2 høns (8 sk.), 2 hestegæsterier (3 rd.), arbejdspenge (1 rd.), spindepenge 6 sk.) i alt 11 rd. 4 mk. og 3 sk.

I 1720 protesterer han i en restancesag imod 3 rd., som han sagsøges for. Han hævder at have betalt efter sit fæstebrev. Fogeden Schouboe forklarer, at Simon siden nu afdøde Mo-gens Hendriksens ankomst til Søggaard for en snes år siden har betalt disse penge foruden den ordinære landgilde. Der

siges ikke, hvad det er for nogle penge, og Simon fritages ved dom, indtil sr. J. Schouboe ved nærmere lovgang har bevist, at han fortsat skal betale de 3 rd.

1732 blev Stengaard overtaget af svigersønnen Jens Pedersen, og Simon og Else kunne gå på aftægt. Der blev oprettet en kontrakt, hvorefter de skulle have den daglige føde og underholdning ved aftægtsyderens bord på livstid. Blev de ikke fornøjede hermed, skulle de have forskellige naturalier, der blev nærmere fastsat, og når den ene døde, skulle den anden nyde halvparten heraf  
Else døde i 1742 og blev begravet d. 16. juni på Nysogns kirkegård, 61 år gammel.  
Simon blev fundet druknet i Ringkøbing Å efter at have været borte i over 6 uger; han blev begravet d. 2. december på Nysogns kirkegård, 88 år gammel.

(Kilder: Jordebøger over Søgaard Gods (G441-6). Thorvald Lodbergs Arkiv: Foredrag om Stengaard 24.03.1954. Ulfborg Hind Herreds Tingbog (B80A-1) 18.02.1695, 03.04.1695, 19.12.1703. (B80A-2) 9.6.1706, 20.6.1708. (B80A-3)10.1.1720 og 6.6, 27.6, 8.8 og 10.10.1725. (B80A-4) 24.1.1731, 25.6, 15.10, 29.10 og 26.11 1732, 4.11, 18.11, 25.11 og 2.12 1733).

*Børn:*

- i **Mads Simonsen**, f. ca(?) 1700 i Tambjerg i Nysogn. Rømte 1725 fra landet for at undgå militærtjeneste. (Justitspr. 6.6, 27.6, 8.8 og 10.10.1725).
- ii **Sidsel Simonsdatter**, f. ca. 1704, d. 1772 i Sdr. Lyngvig på Holmsland, begravet 09.02.1772 i Nysogn. Hun blev gift med Anders Christensen \* Fjord, f. ca. 1700, d. 1756 i Sdr. Lyngvig i Nysogn, begravet 17.10.1756 i Nysogn. \* Forbindelsen til nævnte fader er sandsynlig, men udokumenteret. Sdr. Lyngvig i Nysogn.
- iii **Anne Simonsdatter**, f. ca. 1709, d. 1775 i Nysogn, begravet 16.08.1775 i Nysogn (se note 21). Udlagde 1732 Christen Iversen Pugflod som barnefader, der fragik ved ed (Justitspr. 15.10, 29.10 og 26.11.1732). Hun blev gift med Peder Nielsen, 01.12.1737 i Nysogn. Soldat af Nr. Lyngvig. Måske identisk med Peder Nielsen i Lergrav, begr. 20.4.1779 i Nysogn, 78 år.
41. iv **Maren Simonsdatter**, f. ca. 1710 i Nørby i Nysogn, d. 1784 i Nørby i Nysogn, begravet 11.11.1784 på Nysogns kirkegård. Hun blev gift med Jens Pedersen Steengaard, også kendt som Jens Pedersen Tamberg, ca. 1732.
83. **Else Christensdatter**, f. ca. 1681, d. 1742 i Stengaard i Nysogn, begravet 16.06.1742 i Nysogns kirkegård.
94. **Jens \* Jensen**, f. ca. 1681, d. 1752 i Nr. Røjklit i Nysogn på Holmsland, begravet 29.01.1752 i Nysogns kirkegård. \*udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte datter.

*Børn:*

47. i **Anne Jensdatter**, f. ca. 1713, d. 1784 i Nørby i Nysogn, begravet 13.06.1784 i Nysogns kirkegård. Hun blev gift med (1) Jens Christensen Plousgaard, 21.10.1736 i Nysogns kirke. Hun blev gift med (2) Anders Christensen Plousgaard, 02.02.1744 i Nysogns kirke.
120. **Jørgen Henriksen**, f. ca. 1666, d. 1762, begravet 29.08.1762 i Haarslev (se note 22). Han blev gift med Maren Sørensdatter, 25.02.1694 i Haarslev kirke.

*Børn:*

- i **Maren Jørgensdatter**, f. 1694 i Haarslev sogn, døbt 25.03.1694 i Haarslev kirke.
- 60. ii **Henrich \* Jørgensen**, f. ca. 1695, døbt 03.03.1695 i Haarslev kirke (se note 23), d. eft. 1759. Han blev gift med Anna Sophia Olufsdatter, 15.09.1720 i Haarslev kirke.

121. **Maren Sørensdatter.**

122. **Oluf Koch**, f. ca. 1670, d. 1743 i Gamby i Haarslev sogn, begravet 16.01.1743 i Haarslev. Rytterbonde i Skovsgaarde i Haarslev. 1713 i Gamby i Haarslev. Han blev gift med Anna Lisbeth Høcker, 1694 i Haarslev.

*Børn:*

- i **Maria Elisabeth Olufsdatter**, f. 1694 i Skovsgaarde i Haarslev sogn, døbt 17.10.1694 i Haarslev kirke (se note 24).
- 61. ii **Anna Sophia Olufsdatter**, f. 1696 i Skovsgaarde i Haarslev sogn, døbt 29.09.1696 i Haarslev kirke. Hun blev gift med Henrich \* Jørgensen, 15.09.1720 i Haarslev kirke.
- iii **Dorthe Maria Olufsdatter**, f. 1698 i Skovsgaarde i Haarslev sogn, døbt 26.12.1698 i Haarslev kirke, d. ca. 1700.
- iv **Dorthe Marie Olufsdatter**, f. 1700 i Skovsgaarde i Haarslev sogn, døbt 14.02.1700 i Haarslev kirke.
- v **Margrethe Kathrine Olufsdatter**, f. 1702 i Skovsgaarde i Haarslev sogn, døbt 17.09.1702 i Haarslev kirke.
- vi **Adolf Olufsen**, f. 1705 i Skovsgaarde i Haarslev sogn, døbt 28.06.1705 i Haarslev kirke.
- vii **Bendix Olufsen**, f. 1708 i Skovsgaarde i Haarslev sogn, døbt 11.11.1708 i Haarslev kirke.
- viii **Anna Kirstina Olufsdatter**, f. 1713 i Gamby i Haarslev sogn, døbt 12.02.1713 i Haarslev kirke.

123. **Anna Lisbeth Høcker**, f. ca. 1672.

124. **Rasmus Christensen.** Han blev gift med Karen Nielsdatter, 18.11.1714 i Vigerslev.

*Børn:*

- i **Ole Rasmussen**, f. ca. 1715, d. 1794 i Ballen i Vigerslev sogn, begravet 27.09.1794 i Vigerslev. Fæstegårdmand i Ballen i Vigerslev. Skifte Langesø II s. 344 (Familysearch opslag 562 ff). Han blev gift med Karen Nielsdatter, f. ca. 1720, d. eft. 1794.
- 62. ii **Christen Rasmussen**, f. 1716 i Skovsgaarde i Vigerslev sogn, døbt 08.02.1716 i Vigerslev kirke, d. 1782 i Taagerod i Vigerslev sogn, begravet 29.05.1782 i Vigerslev (se note 25). Han blev gift med Anna Christensdatter, 25.11.1744 i Vigerslev.

125. **Karen Nielsdatter.**

138. **Anders NN.** Han blev gift med Sidsel Jensdatter.

*Børn:*

69. i **NN Andersdatter.** Hun blev gift med Thomas Olesen.

139. **Sidsel Jensdatter.**

152. **Peder Christensen Søe.** Peder Christensen Søe overtager gården Søe på Holmsland før 1633 efter faderen, idet han 1633, 1637 og 1646 yder 150 tørre hvillinger til Mariager Kloster i fæste af et stykke eng. 1664 hører gården under Udstrup Gods / Baroniet Rysenstein.  
(Kilder: Thorvald Lodbergs Arkiv: Slægten Søe. Ulfborg-Hind Herreders Justitsprotokol (B80A-2) 21.6.1713).

*Børn:*

76. i **Christen Pedersen Søe,** d. før 1690.

160. **Mads Pedersen Tamberg,** d. 1683/1690. Fæstegmd. i Ll. Tambjerg (1664), hans enke har gården 1691.

*Børn:*

80. i **Peder Madsen Tamberg,** f. ca(?) 1650, d. ca(?) 1730 i Nysogn. Han blev gift med Karen Jensdatter.

164. **Christen Simonsen Steengaard,** f. ca(?) 1630, d. 1703/1704 i Stengaard i Nysogn. Stengaard var i sin tid Nysogns største enstedgård og lå formentlig nord for Proustgaard og Strædegaard, men da den blev udstykket i 1803, kan det ikke længere med bestemthed påvises, hvor gårdens oprindelige bygninger lå.

Første gang Stengaard nævnes er i 1607 ved skiftet efter Christen Pedersen i Gammelsogn, da Peder Christensen i Stengaard skylder 8 rdl. til boet.

I 1614 og 1630 nævnes Niels Nielsen i gården; han yder en landgilde på 12 skilling vogn-penge, 8 sk. kopenge, 4 sk. leding, 4 skp. byg, 3 skp. havre, 1½ pund smør, 3/4 svin og 9 heste at stalde.

I 1639 havde Michel Olufsen gården. Han var 1645-46 blandt de bønder, der fik optaget tingsvidne angående deres økonomiske forhold efter svenskekrigene. Her bevidnedes det, at Michel Olufsen kun kunne svare halvdelen af de påbudte skatter dette år, men siden den hele skat. I matriklen i 1664 opføres han som jordeggen mand, der ejer jordens bondeskyld, mens herligheden hører under Bøvling slot. Samme år skøder kronen slottet til hollænderen Henrik Ruse, der senere omdanner det til baroniet Rysenstein, som Stengaards herlighed så hører under til 1682, da den sammen med andet bøndergods på Holmsland, bliver solgt til Rasmus Andersen til Søgaard.

Gårdens næste beboer er Christen Simonsen, der allerede boede her o.1665, måske tidlige. I 1695 vidner han, at han har boet på gården i 30 år, hvilket nok er et cirka-tal. Med sikkerhed ved vi, at han den 3.8.1668 fæstede sin gårds tiender af hardsysselprovsten, men han kan jo godt have boet her før den tid. Også han ejede selv gårdens bondeskyld, så der er stor sandsynlighed for, at han var beslægtet med Michel Olufsen, idet bondeejere ikke kunne sælges ud af slægten, før det 3 gange var lovbudt på tinge, og ingen af slægten ville købe det.

I 1677 skatter han af 2 ildsteder, 2 heste og 2 køer; 1678 af hustru, 1 pige, 2 hopper, 2 køer, 2 ungnød, 6 får og 1 svin; og 1683 af hustru, 1 søn, 2 heste, 1 ungnød, 6 får og 1 svin.

Hverken hustru eller søn nævnes ved navn, men fra justitsprotokollen d. 9.6.1700 ved vi, at hans hustru var Ane Lauridsdatter fra Espegaard i Gammelsogn, idet hendes broder, Jens Lauridsen, og



Christen Stengaard på sin hustru, Ane Lauridsdatters vegne, denne dato giver fuldkommen afkald på arv efter deres salige broder, Gravers Lauridsen, der boede og døde i Plougsgaard i Nysogn.

Christen Simonsen Stengaard døde mellem 1703 og 1704, idet han i 1703 udsteder en erklæring om, at han skylder sin kære søn Laurids Christensen i Proustgaard 120 rdl.; og i 1704 overtager hans anden søn, Simon, Stengaard og lover moderen ophold på livstid.

Endnu i 1708 lever hun. Dette år indstævner brødrene Simon og Peder Christensen i Rindum nemlig Ane Lauridsdatter i Stengaard med laugværge Simon Christensen, Laurids Christensen i Proustgaard, Niels Terklesen i Gammelsogn på børns vegne, Jeppe Pedersens hustru og Niels Pedersen i Gammelsogn på børns vegne, for herredstinget for at påhøre, hvem der dyrest vil købe og betale ottendeparten af Stengaards bondeje. Disse 2 brødre var børn af Christen Pedersen og Maren Simonsdatter i Mejlby i Rindum. Sidstnævnte var sandsynligvis søster til Christen Simonsen og havde formentlig arvet en del af bondeskylden til Stengaard fra faderen.

(Kilder: Jordebøger over Søgaard Gods (G441-6). Thorvald Lodbergs Arkiv: Foredrag om Stengaard 24.03.1954. Ulfborg Hind Herreds Tingbog (B80A-1) 25.9.1696, 11.11.1696, 9.6.1700, 19.12.1703. (B80A-2) 26.5.1704, 9.6.1706, 20.6.1708). Han blev gift med Ane Lauridsdatter.

*Børn:*

82. i **Simon Christensen Steengaard**, f. ca. 1660 i Stengaard i Nysogn, d. 1743 i Ringkøbing Aa, begravet 02.12.1743 i Nysogns kirkegård. Han blev gift med Else Christensdatter.
  - ii **Laurids Christensen Proustgaard**, f. ca. 1677, d. 1737 i Provstgaard i Nysogn, begravet 10.06.1737 i Nysogn. Gmd. i Provstgaard i Nysogn (1703)-(1708).
165. **Ane Lauridsdatter**, f. 1630/1640.

304. **Christen Lauridsen.** Havde 1625 gården Søe i Nørby på Holmsland. En fæstegård under Bøvling len.

*Børn:*

152. i **Peder Christensen Søe.**

328. **Simon \***. \* slægtsforbindelsen mellem de nævnte børn er sandsynlig, men baseres kun på dokumentet "Stengaard" på Holmsland.

Det er afskrevet efter Thorv. Lodbergs foredragsmanuskript på Holmslands sognearkiv i Kloster, redigeret og med tilføjelser. af Jens Jørgen Hansen.

Man ved, der bestod et familieforhold mellem Stengård og Rindum sogn, der førtes ind i Gammelsogn, men det fortæller ikke noget om familieforholdet til Christen Simonsen Stengård. I 1696 lader nemlig Jens Pedersen i Østerby, Rindum sogn, indstævne følgende til at give møde på Ulfborg-Hing herreders ting:

1. Simon Christensen i Storgård, Rindum sogn,

2. Peder Christensen i Mejlby, Rindum sogn,

3. Christen Simonsen i Stengård, Nysogn,

4. Niels Terkelsen i Gammelsogn på hans afdøde hustru, Maren Christensdatters arvingers vegne,

5. Jens Pedersen i Gammelsogn på hans hustru, Else Christensdatters vegne, og

6. Niels Pedersen i Gammelsogn på hans afdøde hustru, Ane Christensdatters vegne,

angående den bondeejendom, Jens Christensens Pedersens hustru, Sidsel Christensdatter havde arvet efter hendes afdøde forældre, Christen Pedersen og Maren Simonsdatter i halvgården Mejlby, Rindum sogn, som Peder Christensen påboede, samt om den bondeejendom hans hustru ligeledes havde arvet efter hendes salige moder, Maren Simonsdatter, i bondegården Stengård i Nysogn, som Christen Simonsen påboede (Justitsprotokollen for Ulfborg-Hing herreder den 11.11.1696).

Samme år får vi fortalt, at Jens Pedersen og Simon Christensen i Storgård var svogre, og deraf kan vi slutte, at alle indstævnede var Jens Pedersens hustrus søskende og svogre (Justitsprotokollen 25.9.1696). Men stævningen giver ingen oplysning om Christen Stengaards familieforhold, udover at man kan mene, han var broder til Maren Simonsdatter i Mejlby.

*Børn:*

164. i **Christen Simonsen Steengaard**, f. ca(?) 1630, d. 1703/1704 i Stengaard i Nysogn. Han blev gift med Ane Lauridsdatter.

ii **Maren Simonsdatter.** Hun blev gift med Christen Pedersen, f. ca. 1620. Gmd. i Mejlby i Rindum. Justitspr. 11.11.1696. RS s. 250.

330. **Laurids Graversen.** Gmd. i Espegaard i Gammelsogn på Holmsland. (Kilde: Justitsprotokollen 09.06.1700).

*Børn:*

i **Jens Lauridsen.**

ii **Gravers Lauridsen**, d. ca. 1700 i Plougsgaard i Nysogn. Boede og døde i Plougsgaard i Nysogn. Justitspr. 09.06.1700. Ingen børn.

165. iii **Ane Lauridsdatter**, f. 1630/1640. Hun blev gift med Christen Simonsen Steengaard.

Et \* i navnet betyder at slægtsforbindelsen til børn eller forældre er sandsynlig, men udokumenteret.

Note 1 ikke fundet viet i Nysogn.

Note 2 ikke fundet i kirkebog

Note 3 44 år og 3 mdr.

Note 4 70 år. Født i Ringkøbing.

Note 5 73 år, 3 mdr. 1 uge og 2 dag gammel.

Note 6 76 år.

Note 7 ungefæhr 50 år

Note 8 76 år.

Note 9 ungefæhr 50 år

Note 10 Vi underskrevne attesterer hermed og godsige for Peder

Nielsen af Storgaard i Rindum Sogn og Anne Kærstine i Stræde, at de ere baade ubeslægtede, ubesvoglede, saa og fri for ægteskabsløfte til andre og intet være, som dem deres Christlig Trolovelse og paafølgende ægteskab kand være til hindre i nogen Maade.

Stræde d. 6 April 1734

Christen Christens Søn i Stræde

Niels Christensen i Rindum

Note 11 80 år.

Note 12 82 år

Note 13 1786 Dom. 3. Adv. begr. ibm. (Ny sogns kirkegaard) Chresten Engrobs Moder. (ingen oplysning om alder.

Note 14 Jyske Registre: 234

Mads Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.

Bevilger og tillader, at Mads Pedersen og Mette Pedersdatter, bønderfolk af Nysogn menighed på Holmsland, under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 21 oktober 1757.

(Burde være Mads Jensen)!

Note 15 ikke fundet 1816-34

Note 16 ikke fundet 1816-34

Note 17 AO ny udg. opslag 111 "Edem die (Marie bebudelsedag) blef Jørgen Kassis barn i Tapenøj døbt med nafn Annichen"

Note 18 Fødsel usikker her står kun en rytters barn (Haarslev kirkebog AO ny udg. opsl. 27).

Note 19 AO ny udg opslag 245 - 64 år gl.

Note 20 34 år

Note 21 Ane Stengrd. gl. 66 år.

Note 22 Jørgen Henrichsen af Ejelskou begravet i alders 96 - Usikkert om det er denne Jørgen Henrichsen.

Note 23 Fødsel usikker her står kun en rytters barn (Haarslev kirkebog AO ny udg. opsl. 27).

Note 24 båret af Inger Buchs, Peder Lychesborg. Faddere var: En trompeters kone af Harndrup, Jes Markussens

hustru og Zacharias Rytters hustru, alle af Gamby.

Note 25 AO ny udg opslag 245 - 64 år gl.

## Kortfattet efterslægt som indrykningstavle

Børn af Jakob Dusin Nielsen og Karen Madsen:

- I. Alfred Nielsen, f. 25.05.1895 i Ndr. Feldborg i Haderup sogn, d. 04.01.1949 på Blegdams hospital i København, begravet 09.01.1949 på Bispebjerg Krematorium. Han blev gift med Ellen Marie Jensen, 20.08.1922 i København, Sankt Johannes kirke, f. 29.05.1900 i København, Sankt Lukas sogn (datter af Peter Lauritz Jensen og Christine Louise Bayer), d. 15.07.1983 i København.
  - A. Ruth Nielsen, f. 23.01.1923 i København, Grøndal sogn. Hun blev gift med Finn Larsen, 02.01.1943 på Københavns Raadhus, f. 28.09.1921, d. 1977 i Rørvig.
    1. Susanne Larsen. Hun blev gift med (1) Mogens Larsen. Hun blev gift med (2) Jørgen Larsen.
    2. Tommy Larsen.
  - B. Karen Nielsen, f. 29.07.1924 i København, Grøndal sogn, d. 12.12.2000 i Rørvig. Hun blev gift med Mogens Henry Christoffersen, 15.05.1948 i København, Grøndalskirken, f. 21.04.1923 i Dianalund i Tersløse sogn.
    1. Bente Christoffersen. Hun blev gift med (1) Svend Raunholt. Hun blev gift med (2) Niels-Erik Gottlieb.
    2. Jørgen Christoffersen. Han blev gift med Anette Bo Christiansen.
      - a. Zita.
      - b. Luna.
  - C. Ulla Nielsen. Hun blev gift med Flemming Thiesson.
    1. Else Thiesson. Hun blev gift med Niels Jacob Knudsen.
      - a. Cecilie.
      - b. Mathias.
    2. Lars Thiesson.
- II. Harald Nielsen, f. 21.12.1896 i Hammerum i Gjellerup sogn, d. 19.04.1963 på Amtssygehuset i Herning, begravet 25.04.1963 på Vestre kirkegård i Herning. Han blev gift med (1) Jensine Petrine Jensen, 16.07.1920 i Stenderup kirke i Ansager sogn, f. 05.05.1895 i Lilbæk i Dejbjerg sogn (datter af Andreas Jensen og Jensine Maria Jensen), d. 06.11.1922 i FASTERHOLT i Arnborg sogn, begravet 13.11.1922 på Skibbild kirkegård. Han blev gift med (2) Petrine Oline Jensen, 10.11.1929 i Raasted kirke, f. 21.10.1901 i Pedersdal i Raasted sogn, Ulfborg hrd. (datter af Peder Huldal Jensen og Oline Olsen), d. 20.10.1986 i Herning, Skt. Johannes sogn, begravet 25.10.1986 på Vestre kirkegård i Herning.
  - A. Karl Jakob Nielsen, f. 27.10.1920 i Gørding sogn, Gørding hrd., d. 1980/1990 i Odense. Han blev gift med Lis.
    1. Leif Nielsen.
    2. Bent Nielsen.
    3. Lene Nielsen.
    4. Anette Nielsen.
  - B. Elly Nielsen. Hun blev gift med Anwar Mohamed Ibrahim Hassan Diab.
    1. Salome Linda Diab. Hun blev gift med Geir Tangen.
      - a. Nadin Tangen.
      - b. Iselin Tangen.
    2. Lore Jeanette Diab. Hun blev gift med Christian Thybo.
      - a. Simone Thybo.
      - b. Martine Thybo.
      - c. Michele Thybo.
    3. Remi Lean Diab. Han blev gift med Marie.
      - a. NN Diab.
      - b. NN Diab.
  - C. Agnete Nielsen. Hun blev gift med Hans Peder Agerbo, f. 23.01.1924 i Videbæk (søn af Sofus Jensen Agerbo og Ingeborg Margrethe Hansen), d. okt. 1992 i Skjern.

1. Allan Agerbo. Han blev gift med Birgitte Karlshøj.
    - a. Signe Marie Agerbo.
    - b. Anna Sofie Agerbo.
  2. Susanne Agerbo. Hun blev gift med Preben Hørsted.
    - a. Rune Hørsted.
    - b. Jesper Hørsted.
  3. Birgitte Agerbo. Hun blev gift med Torben Johannessen.
- D. Vagn Nielsen. Han blev gift med (2) Vita Nygaard Nielsen.
1. Hanne Skytte Jensen. Hun blev gift med (1) Morten Jeppesen. Hun blev gift med (2) Kjeld Rosenkrantz Fuglsang.
    - a. Jonas Skytte Jensen.
    - b. Simon Skytte Jensen.
    - c. Jakob Skytte Jensen.
    - d. Philip Skytte Fuglsang.
  2. Morten Nielsen. Han blev gift med Pia Mygind.
    - a. Kaya Mygind.
    - b. Villads Mygind.
    - c. Liva Mygind.
  3. Lone Nielsen. Hun blev gift med Rasmus Rømer.
    - a. Anton Rømer.
    - b. Freja Rømer.
  4. Iben Nielsen. Hun blev gift med Klaus Konradi.
    - a. Terkel Konradi Nielsen.
- E. Bent Reinhold. Han blev gift med (1) Sonja Pedersen. Han blev gift med (2) Elin Reinhold.
1. Klaus Nielsen. Han blev gift med Nielsine Nielsen.
    - a. Pelle Nielsen.
    - b. Katinka Nielsen.
  2. Jakob Reinhold.
  3. Kasper Reinhold. Han blev gift med Anette Hvid Nejsum.
- III. Anna Marie Nielsen, f. 05.11.1898 i Varhede Mark i Aulum sogn, d. 17.02.1992 i Bording sogn, begravet på Gjellerup kirkegård. Hun blev gift med Martin Frederik Damholdt, 26.08.1921 i Gjellerup kirke, f. 10.12.1889 i Fastrup i Gjellerup sogn (søn af Frederik Damholdt og Mette Larsen), d. 18.12.1980 i Herning, begravet på Gjellerup kirkegård.
- A. Frederik Damholdt, f. 09.10.1922 i Asbækhuse i Gjellerup sogn, d. 31.01.1923 i Asbækhuse i Gjellerup sogn, begravet 06.02.1923 i Gjellerup.
- B. Mette Damholdt, f. 25.03.1924 i Asbækhuse i Gjellerup sogn, d. 17.05.1996, begravet i Bording. Hun blev gift med Aage Jeppesen, 13.07.1949 i Gjellerup kirke, f. 23.04.1921 i Rønkilde i Bording sogn (søn af Hans Jeppesen og Jette Kathrine Gundersen), d. 16.09.1976 i Bording sogn, begravet 1976 i Bording.
1. Bodil Damholt Jeppesen.
  2. Linda Damholt Jeppesen.
- C. Karen Agnete Damholdt, f. 18.03.1925 i Asbækhuse i Gjellerup sogn, d. 05.06.2001, begravet på Christianshede kirkegård i Bording. Hun blev gift med Jes Gundersen Jeppesen, 14.04.1951 i Gjellerup kirke, f. 23.09.1917 i Rønkilde i Bording sogn (søn af Hans Jeppesen og Jette Kathrine Gundersen), d. 09.10.1966 i Rønkilde i Bording sogn, begravet på Christianshede kirkegård i Bording.
1. Erik Damholt Jeppesen.
  2. Anne Marie Jeppesen.
  3. Henning Jeppesen.
- D. Frederik Damholdt, f. 23.07.1931 i Asbækhuse i Gjellerup sogn, d. 1970 i Asbækhuse i Gjellerup sogn, begravet i Gjellerup kirkegård. Han blev gift med Elna Frølund Thomsen.
1. Eva Damholdt. Hun blev gift med Kristian Ulsøe.
  2. Martin Damholdt. Han blev gift med Lene Vestergaard.

- a. Frederik Damholdt.
  - b. Mathias Damholdt.
  - c. Kristine Damholdt.
  - d. Johanne Damholdt.
- E. Inger Marie Damholdt. Hun blev gift med Gerhardt Marius Hansen, 15.11.1958 i Gjellerup kirke, f. 30.09.1931 i Hedegaard i Ejstrup sogn (søn af Viggo Christian Hansen og Cecilie Marie Madsen), d. jan. 2015.
- IV. Lars Kristian Nielsen, f. 10.02.1900 i Sinding sogn, Hammerum hrd., d. 13.06.1992 på Lind plejehjem i Herning, begravet 18.06.1992 på Vestre kirkegård i Herning. Han blev gift med Mette Marie Nielsen, 09.12.1939 i Herning kirke, f. 28.07.1903 i Overdam i Staby sogn (datter af Mads Christian Nielsen og Ane Frederiksen Hesteng), d. 17.10.1981 i Ravnsborggade i Herning, begravet 22.10.1981 på Vestre kirkegård i Herning.
- A. Knud Børge Nielsen. Han blev gift med Ragnhild Jensen
- 1. Susanne Nielsen. Hun blev gift med Jim Lau Kristensen
    - a. Anne Sophie Kristensen.
    - b. Kathrine Kristensen.
    - c. Jonas Kristensen.
  - 2. Lisbeth Nielsen. Hun blev gift med Peter Julius Jørgensen.
    - a. Simon Julius Jørgensen.
    - b. Magnus Julius Jørgensen.
  - 3. Hanne Dorthe Nielsen. Hun blev gift med Rune Sønder.
    - a. Andreas Sønder.
    - b. Camilla Sønder.
- B. dødfødt dreng, f. 19.07.1941 på Amtssygehuset i Herning, d. 19.07.1941 på Amtssygehuset i Herning, begravet 21.07.1941 på Gjellerup kirkegård.
- C. Svend Aage Nielsen. Han blev gift med Irene August Henriksen.
- 1. Tine August Nielsen. Hun blev gift med Gert Svanborg Sloth.
  - 2. Claus August Nielsen. Han levede sammen med Gritt Maaløe.
    - a. Jonathan August Maaløe.
  - 3. Morten August. Han blev gift med Anja Fals.
    - a. Thomas Fals August.
    - b. Tasja Fals August.
- D. Niels Henning Nielsen. Han blev gift med Anne Grethe Juhl.
- 1. Kimmie Juhl Nielsen.
    - a. Lucas Juhl Nielsen.
    - b. Olivia Juhl Nielsen.
    - c. Malthe Juhl Nielsen.
    - d. Alberte Juhl Nielsen.
    - e. Ellinor Juhl Nielsen.
    - f. Elliot Juhl Nielsen.
  - 2. Rico Juhl Nielsen. Han blev gift med Nicklas.
    - a. Theo Juhl Brixtofte.
- V. Meta Maria Nielsen, f. 13.01.1902 i Brohuset i Sinding sogn, d. 21.05.1994 på Skjern plejehjem, begravet 1994 i Sædding kirkegård. Hun blev gift med Magnus Møller Jørgensen, 19.11.1925 i Herning kirke, f. 15.12.1892 i Lysgaard i Vildbjerg sogn (søn af Mikkil Jørgensen Lysgaard og Johanne Thomsen), d. 10.07.1974 i Rækkermølle, begravet på Sædding kirkegård.
- A. Ebba Møller Jørgensen, f. 21.11.1926 på Slumstrup Mark i Sædding sogn, d. 09.04.2012, begravet 12.04.2012 i Sædding. Hun blev gift med Jens Kristian Frost, 04.11.1946 i Sædding kirke, f. 20.04.1919 i Hygild i Ejstrup sogn (søn af Laust Frost Andersen og Ane Nielsen), d. 26.01.2015, begravet 31.01.2015 i Sædding.
- 1. Birtha Frost Andersen. Hun blev gift med Jens Hvid, f. 13.12.1947 i Stensig i Sædding sogn (søn af Jakob Peder Hvid Jørgensen og Kirstine Margrethe Poulsen), d. 13.01.2003, begravet i Sædding.

- a. Susanne Hvid. Hun blev gift med Tommy.
  - (A) Camilla.
  - (B) Mathilde.
  - (C) Jens.
- b. Liselotte Hvid. Hun blev gift med René.
  - (A) Laura.
  - (B) Peder.
- B. Michael Lysgaard Møller Jørgensen, f. 18.03.1931 på Slumstrup Mark i Sædding sogn, d. 17.04.2016, begravet 21.04.2016 i Assing. Han blev gift med Ellen Feldborg Nielsen, 04.05.1958 i Haunstrup kirke, f. 04.03.1940 i Haunstrup sogn (datter af Niels Feldborg og Else Marie Petrea Kjær), d. 16.04.2003, begravet 22.04.2003 i Assing.
  - 1. Inge Møller Jørgensen. Hun blev gift med Lars Johansen.
  - 2. Bjarne Møller Jørgensen. Han levede sammen med Lisbeth Christensen.
    - a. Pernille Møller Jørgensen.
    - b. Cecilie Møller Jørgensen.
  - 3. Ulla Møller Jørgensen. Hun blev gift med Jens Ravn.
    - a. Michael Møller Ravn.
    - b. Christian Møller Ravn.
- C. Karen Elise Møller Jørgensen. Hun blev gift med Knud Bech-Pedersen, f. 04.11.1930 i København, Nathanael sogn (søn af Axel Christian Ferdinand Christensen og Johanna Carolina Nilsson), d. 16.08.2006 i Nykøbing M., begravet 19.08.2006 i Nykøbing M.
  - 1. Kirsten Bech-Pedersen. Hun blev gift med (1) Nn. Hun blev gift med (2) Per Sørensen.
    - a. Malene Bech-Pedersen.
    - b. Ditte Bech-Pedersen.
  - 2. Egon Bech-Pedersen. Han blev gift med Signe Pedersen.
    - a. Rikke Bech-Pedersen.
    - b. Palle Bech-Pedersen.
    - c. Søren Bech-Pedersen.
    - d. Eskild Bech-Pedersen.
  - 3. Erik Bech-Pedersen. Han blev gift med Dorte Lillose.
    - a. Sofie Lillose Bech-Pedersen.
    - b. Johanne Lillose Bech-Pedersen.
    - c. Sigurd Lillose Bech-Pedersen.
- D. Hans Jørgen Tranbjerg Møller Jørgensen. Han blev gift med Inge Elsebeth Sørensen.
  - 1. John Møller Jørgensen. Han levede sammen med Marie Absalonsen.
  - 2. Flemming Møller Jørgensen. Han blev gift med Connie Nordentoft.
    - a. Sofie.
    - b. Simon.
  - 3. Jakob Møller Jørgensen. Han blev gift med Jette Andersen.
  - 4. Nina Møller Jørgensen.
- VI. Agnete Mathilde Mikkelsen, f. 14.03.1903 i Gudumkærhede i Gjellerup sogn, d. 30.03.1986 i Lindegården i Herning, begravet i Tanderupkjær. Hun blev gift med Viggo Saaby, 09.05.1928 i Bording kirke, f. 25.11.1902 i Nørhede i Lyne sogn (søn af Jørgen Saaby Madsen og Anna Maria Andersen), d. 18.07.1949 på Amtssygehuset i Herning, begravet 22.07.1949 Studsgaard.
  - A. Jens Jørgen Saaby, f. 12.02.1929 i Tanderupkær i Studsgaard sogn, d. 12.06.2004. Han blev gift med (1) Edith Christine Kjer. Han blev gift med (2) Jytte Lichtenberg.
    - 1. Hanne Saaby. Hun blev gift med Henning Sloth.
    - 2. Agnete Saaby. Hun blev gift med Allan Jensen.
      - a. Astrid.
    - 3. Kirsten Elisabeth Saaby. Hun blev gift med Lars Bjerrum.
  - B. Anne Marie Saaby, f. 13.02.1931 i Tanderupkær i Studsgaard sogn, d. 28.10.2014 i Skovlund, begravet 13.11.2014 i Skovlund. Hun blev gift med Jens Ladekjær, 16.07.1953 i Gludsted kirke, f.

16.04.1931 i Vesterager i Dejbjerg sogn (søn af Aksel Nielsen Ladekjær og Johanne Olivia Kirk), d. 18.08.1998 i Skovlund i Ansager sogn.

1. Birgitte Saaby Ladekjær. Hun blev gift med Vagn Vestergaard Gravesen
    - a. Line Ladekjær Gravesen.
    - b. Marie Ladekjær Gravesen.
    - c. Jonas Ladekjær Gravesen.
    - d. Esben Ladekjær Gravesen.
  2. Inger Saaby Ladekjær. Hun blev gift med Brian Georgsen
    - a. Laura Saaby Georgsen.
    - b. Lasse Saaby Georgsen.
    - c. Anne Saaby Georgsen.
  3. dødfødt dreng, f. 12.08.1956 i Vildbjerg, Lysgaardvej, d. 12.08.1956 i Vildbjerg, Lysgaardvej, begravet 13.08.1956 i Vildbjerg.
  4. Astrid Saaby Ladekjær. Hun blev gift med Lars Ugilt Jensen.
    - a. Troels Ugilt Jensen.
    - b. Christoffer Ugilt Jensen.
    - c. Tobias Ugilt Jensen.
  5. Krista Saaby Ladekjær. Hun blev gift med Erik Redsted Jensen.
    - a. Kirsten Jensen.
    - b. Mette Jensen.
  6. Niels Viggo Saaby Ladekjær. Han blev gift med Anne Kathrine Mørk Madsen.
    - a. Johanne Ladekjær.
    - b. Asger Ladekjær.
    - c. Ebbe Ladekjær.
- C. Inger Saaby, f. 26.03.1932 i Tanderupkær i Studsgaard sogn, d. 04.08.2017 i Herning. Hun blev gift med Ejler Mortensen.
1. Niels Otto Mortensen. Han blev gift med Birte Marie Schmidt.
    - a. Lene Mortensen.
    - b. Helle Mortensen. Hun blev gift med Fadil Krasniq.
  2. Ulla Mortensen.
  3. Bente Mortensen. Hun blev gift med Erik Wist.
    - a. Håvard.
  4. Karsten Mortensen. Han blev gift med Inge Stagsted Lund.
    - a. Lisa Lund.
    - b. Astrid Lund, Skæring.
    - c. Kathrine Lund, Skæring.
  5. Henrik Mortensen. Han levede sammen med Tove Krogsgaard.
    - a. Mads Krogsgaard Mortensen.
  6. Anne Mortensen. Hun blev gift med Mikkel Højrup.
    - a. Jakob William Højrup.
- D. Ellen Saaby. Hun blev gift med Lars Oluf Faurholt Mikkelsen, 01.05.1969 i Gludsted kirke, f. 01.05.1934 i Ølstrup sogn (søn af Johannes Faurholt Mikkelsen og Meta Kirstine Kirk), d. 30.03.2016.
1. Jens Arne Saaby Mikkelsen. Han blev gift med Carina Straasøe Kjær.
    - a. Marcus Kjær Mikkelsen.
    - b. Lucas Kjær Mikkelsen.
    - c. Noah Kjær Mikkelsen.
  2. Knud Jørgen Saaby Mikkelsen. Han blev gift med Hanne Skjølstrup Madsen.
    - a. Elise Mikkelsen.
    - b. Andrea Mikkelsen.
    - c. Johannes Mikkelsen.
  3. Hans Kristian Saaby Mikkelsen.



VII. Maren Nielsen, f. 07.02.1904 på Gudumkær hede i Gjellerup sogn, d. 09.02.1904 på Gudumkær hede i Gjellerup sogn, begravet 14.02.1904 på Gjellerup kirkegård.

Børn af Jakob Dusin Nielsen og Thomasine Kirstine Pedersen:

VIII. Aksel Karl Nielsen, f. 14.12.1904 i Gjellerup By i Gjellerup sogn, d. 1972 i Herning, begravet 1972 i Herning nordre kirkegård. Han blev gift med Emma Elisabeth Kristensen, 08.12.1929 i Herning kirke, f. 02.11.1910 i Søvang i Gørding sogn, Hjerm hrd. (datter af Johannes Harpøth Kristensen og Kristine Kristensen), d. 1996 i Herning, begravet 1996 i Herning nordre kirkegård.

A. Ruth Nielsen, f. 16.06.1930 i Herning, Thorsgade, d. 31.08.1931 i Herning, Ringkøbingvej, begravet 02.09.1931 i Herning.

B. Jakob Sivebæk Nielsen. Han blev gift med Johanne Andersen.

1. Freddy Sivebæk Nielsen.

2. Roald Sivebæk Nielsen.

3. Finn Sivebæk Nielsen.

4. Bitten Maibritt Nielsen.

C. Jytte Ruth Nielsen. Hun blev gift med (1) Ole Evald Wium Laursen. Hun blev gift med (2) Jens. Hun blev gift med (3) Povl.

1. Jan Wium Laursen.

IX. dødfødt dreng, f. 11.12.1906 i Vraa i Gjellerup sogn, d. 11.12.1906 i Vraa i Gjellerup sogn, begravet 13.12.1906 i Gjellerup.

X. Peder Sivebæk Nielsen, f. 22.12.1907 i Vraa i Gjellerup sogn, d. 25.07.1909 i Vraa i Gjellerup sogn, begravet 1909 i Gjellerup kirkegård.

XI. Peter Sivebæk Nielsen, f. 04.10.1911 i Vraa i Gjellerup sogn, d. okt.1963 i København. Han blev gift med (1) Ellly Margrethe Thomsen, 25.01.1933 i København, f. 24.03.1912 i Rakkeby sogn, Hjørring amt. Han blev gift med (2) Ellen, ca. 1945.

XII. Karen Nielsen, f. 24.12.1914 i Vraa i Gjellerup sogn, d. dec.1982 i København. Hun blev gift med Niels Georg Lange, 16.11.1935 i Herning kirke, f. 05.02.1911 i Snejbjerg by og sogn (søn af Søren Andersen og Karen Nielsen Lange), d. ca. 1981.

A. Lissi Ruth Lange.

B. Hanne Berit Lange.

C. Carsten Lange.

D. Jan Lange.

Stedbørn:

Børn af Thomasine Kirstine Pedersen og Johan Jacobsen, f. 20.04.1864 i Ikast, d. 18.01.1901 i Sinding.

I. Nielsine Marie Jakobsen, f. 20.02.1895 på Remme Mk. i Sinding sogn, d. 14.11.1978, begravet 1978 i Hammerum. Hun blev gift med Thomas Niels Thomassen, 25.11.1921 i Gjellerup kirke, f. 27.11.1892 i Amstrup i Hvorslev sogn, d. 26.01.1973, begravet 1973 i Hammerum.

A. Sigrid Kirstine Thomassen, f. 31.01.1923 i Langelund i Gjellerup sogn, d. 09.12.1997 i Ikast. Hun blev gift med Knud Kristian Knudsen, 03.12.1943 i Hammerum valgmenighedskirke, f. 24.09.1918 i Hesselbjerg i Ikast sogn, d. 19.2.2016 i Ikast (søn af Christen Knudsen og Ane Margrethe Simonsen).

1. Finn Knudsen.

2. Birgit Knudsen.

3. Keld Knudsen.

4. Inger Knudsen.

B. Helga Margrethe Thomassen.

C. Margrethe Thomassen. Hun blev gift med Peter Schmidt Mikkelsen.

1. Helga Schmidt Mikkelsen.

D. Elna Thomassen. Hun blev gift med Børge Brunbjerg Jakobsen.

1. Marianne Jakobsen.

2. Birgitte Jakobsen.

3. Thomas Jakobsen.
- E. Martin Johannes Thomassen. Han blev gift med Oda M.
- II. Rasmus Jakobsen, f. 24.03.1899 i Remme i Sinding sogn, d. 02.11.1953 på Amtssygehuset i Kjellerup, Hørup sogn, begravet 07.11.1953 på Alderslyst kirkegård. Han blev gift med Karen Høj, 20.11.1927 i Harre kirke, f. 14.08.1902 i Harre sogn (datter af Peder Simonsen Høj og Dorthe Katrine Pedersen), d. eft. 1981.
- A. Johan Høj Jakobsen.
- B. Ellen Høj Jakobsen.
- C. Rita Høj Jakobsen. Hun blev gift med Svend Aage Andersen.
- D. Per Høj Jakobsen.
- E. Kaj Toftgaard Jakobsen.