

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek



Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

<http://bibliotek.dis-danmark.dk>

Foreningen Danske Slægtsforskere:

www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Drejer det sig om værker, som er omfattet af ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig brug.

Anetavle for slægten Nielsen/Ladekjær fra Tarm

Udarbejdet og samlet af
Svend Aage Nielsen

Løgstør 2019

Indhold

Kortfattet anetavle med oplysning om bosteder	side 03
Mere omfattende anetavle	side 06
Forældre	side 06
Bedsteforældre	side 08
Oldeforældre	side 12
Tipoldeforældre	side 20
Tip-2-oldeforældre	side 34
Tip-3-oldeforældre	side 57
Tip-4-oldeforældre	side 78
Tip-5-oldeforældre	side 91
Ti-6-oldeforældre	side 96
Efterslægt i kort form	side 97

Kortfattet anetavle

(NB * betyder at slægtsforbindelsen er sandsynlig, men udokumenteret)

Anenr.	Navn	Født	Død	Bopæl (person)
1	Mads Christian Nielsen	13.11.1876	11.07.1941	Ringkøbingegnen
Forældre				
2	Niels Madsen	06.02.1836	05.01.1897	Tarm
3	Ane Marie Madsen	09.07.1840	10.07.1886	Tarm
Bedsteforældre				
4	Mads Nielsen (Bonde)	1809	01.08.1839	Lønborg
5	Mette K. Christensdatter	1810	24.08.1881	Lønborg
6	Mads Nielsen	24.04.1814	18.06.1865	Tarm
7	Sidsel C. Lauridsdatter	10.10.1815	03.10.1878	Tarm
Oldeforældre				
8	Niels Madsen Bonde	1780	02.01.1867	Bousø i Stauning
9	Kirsten Christensdatter	1787	26.01.1861	Bousø i Stauning
10	Christen Pedersen Krogsgaard	1772	12.01.1845	Stauning
11	Mette Pedersdatter	1778	05.02.1857	Stauning
12	Niels Peder Hansen	1792	27.02.1850	Ølgod
13	Anne Madsdatter	1792	31.12.1860	Ølgod
14	Laurids Hansen	1777	20.05.1849	Tarm
15	Anne Hansdatter	aug.1789	18.01.1875	Tarm
Tipoldeforældre				
16	Mads Christensen Bonde	1746	1801	Bousø i Stauning
17	Anne Jacobsdatter	1746	1815	Bousø i Stauning
18	Christen Hansen	1738	1800	Stauning
19	Anne Christensdatter	18.12.1752	22.04.1825	Stauning
20	Peder Simonsen	1742	29.11.1778	Stauning
21	Anne Christensdatter	1749	23.02.1822	Stauning
22	Peder Christensen	1747	26.11.1817	Stauning
23	Mariane Nielsdatter	1752	1804	Stauning
24	Hans Pedersen	1751	04.01.1827	Ølgod
25	Anna Cathrine Nielsdatter	1749	1812	Ølgod
26	Mads Christensen	1761	22.10.1842	Lønborg, Ølgod
27	Maren Christensdatter	ca. 1768	1811	Lønborg, Ølgod
28	Hans Lauridsen	ca. 1741	11.02.1824	Tarm
29	Maren Christiansdatter	ca. 1747	09.02.1818	Tarm
30	Hans Mortensen	ca. 1761	09.04.1833	Styg i Lønborg
31	Mette Espensdatter	ca. 1760	15.02.1852	Styg i Lønborg
Tip-tip-oldeforældre				
32	Christen Madsen Bonde	ca. 1706	22.05.1782	Stauning
33	Maren Larsdatter	ca. 1706	1776	Stauning
34	Jacob Pedersen Nygaard	1714	1767	Sdr. Lem
35	Boeld Nielsdatter	1716	1767	Sdr. Lem
36	Hans * Nielsen	ca. 1689	24.07.1782	Stauning
37	Maren Christensdatter	aug. 1699	24.03.1773	Stauning
38	Christen Sørensen	ca. 1720	1801	Stauning
39	Kirsten Jensdatter	1723	1802	Stauning
40	Simon Hansen Skrædder	ca. 1684	1761	Stauning
42	Christen Hansen	nov. 1714	23.02.1778	Stauning
43	Sidsel Pedersdatter	ca. 1710	1795	Stauning
44	Christen Pedersen	ca. 1703	24.11.1767	Stauning
45	Bodil K. Christensdatter	jan. 1714	23.09.1785	Stauning
46	Niels Mortensen Pig	1714	1798	Stauning
47	Mette Jensdatter	1722	1760	Stauning
48	Peder Madsen Heeager	1723	23.03.1804	Ølgod
49	Kirsten Hansdatter	apr.1723	1790	Ølgod
50	Niels Jespersen	1702	1760	Ølgod

51	Mette * Lasdatter	1720/1726	1786	Ølgod
52	Christen Nielsen	ca(?) 1715	1769	Lønborg
53	Anne Ibsdatter	ca(?) 1728	eft. 1769	Lønborg
54	Christen Pedersen	ca. 1744	01.10.1828	Lønborg
55	Sidsel Hansdatter	ca. 1740	14.07.1797	Lønborg
56	Laurids (Laursen?)		ca(?) 1749	Tarm
57	Karen * Frandsdatter			Tarm
58	Christian Knudsen Sønderby	24.01.1712	24.03.1773	Sdr. Borris, Tarm
59	Appolone Marie Eschesdatter	ca. 1727	07.12.1772	Tarm
60	Morten Pedersen	ca(?) 1720	17.01.1777	Lønborg
61	Anne Hansdatter	ca. 1727	07.04.1791	Lønborg
62	Espen Godskesen	ca. 1724	1801/1815	Lønborg
63	Anne Christensdatter	ca. 1724	før 1801	Lønborg

Tip-3-oldeforældre

64	Mads			
66	Lars Lauridsen	eft. 1650	(?) 1744	Bousø i Stauning
68	Peder Jensen Kolstrup	ca(?) 1680	eft. 1740	Sdr. Lem
69	Boel Christensdatter	ca(?) 1680	ca. 1715	Sdr. Lem
70	Niels Jespersen Nygaard	ca(?) 1680	1741/1758	Sdr. Lem
71	Anne Nielsdatter	ca(?) 1685	1758	Sdr. Lem
72	Niels Hansen			Stauning
73	Mette			Stauning
76	Søren			Ovtrup
78	Jens Bachensen	1680	1761	Janderup
79	Anne Sørensdatter	ca. 1695	før 1767	Janderup
88	Peder (Christensen?)	ca(?) 1670		Stauning
89	Ellads	ca. 1681	17.01.1773	Stauning
92	Morten Jensen	før 1685		Sædding
93	Maren Nielsdatter	før 1690		Sædding
94	Jens Jensen Vesterager	ca(?) 1695	1761	Dejbjerg
95	Anne Lauridsdatter	ca. 1700	1772/1780	Dejbjerg
96	Mads Nielsen Smed	ca. 1695	1773	Ølgod
97	Karen Pedersdatter	ca. 1690	1783	Ølgod
98	Hans Nissen	ca(?) 1680	1739	Ølgod
99	Kirsten Pedersdatter	ca. 1690	1767	Ølgod
100	Jesper Pedersen	ca. 1664	1717	Ølgod
101	NN	ca(?) 1675	eft. 1717	Ølgod
102	Las Christensen		1733	Aadum, Ølgod
103	Karen Jensdatter	før 1700	1755	Aadum, Ølgod
106	Ib * Larsen	ca(?) 1700	før 1751	Lønborg
107	(Maren?)	ca(?) 1700		Lønborg
108	Peder Mikkelsen	ca(?) 1715	1775/1787	Lønborg
109	Maren Christensdatter	ca. 1707	eft. 1787	Lønborg
114	Frands * Hansen	eft. 1662		Tarm
115	Anne * Thomasdatter			Tarm
116	Knud Jensen Sønderby	ca(?) 1675	1750	Sdr. Borris
117	Birgitte Michelsdatter	ca(?) 1675	1750	Sdr. Bork
118	Esche Poulsen	ca(?) 1700	13.06.1742	Tarm
119	Zidse Christensdatter	aug. 1701	før 1787	Tarm
120	Peder (Nielsen/Hansen?)	før 1690		Egvad? Lønborg?
121	(Else ?)	før 1695		Egvad? Lønborg?
122	Hans Poulsen	ca(?) 1698	1763/1775	Tarm
123	Karen Hansdatter	ca(?) 1700	eft. 1775	Tarm
124	Godske Espensen	ca(?) 1675	1747/1752	Lønborg

Tip-4-oldeforældre

132	Laurids Nielsen	eft. 1600	eft. 1688	Stauning
133	Bodil Larsdatter	eft. 1610	1701/1707	Stauning
136	Jens Pedersen Poller		eft. 1717	Holmsland
138	Christen			
140	Jesper Nielsen Boling	16..	eft. 1699	Sdr. Lem
141	(Maren?)			Sdr. Lem
142	Niels Jensen Nygaard	eft. 1625	eft. 1709	Sdr. Lem
143	Bodil * Nielsdatter	ca(?) 1645		Sdr. Lem
144	Hans * Nielsen		1737	Stauning
156	Bachen Jensen	ca. 1640	1731	Janderup
157	Maren Pedersdatter	ca. 1635	1728	Janderup
158	Søren Pedersen Friis	16..	1739	Børsmose i Aal
159	Karen Hansdatter	1655/1670	1730	Børsmose i Aal

176	Christen * Clausen			Stauning
186	Niels Andersen	ca. 1670	før 1758	Sdr. Lem
187	Mette Graversdatter			Sdr. Lem
188	Jens Jespersen Vesterager	ca(?) 1660	eft. 1710	Dejbjerg
190	Laurids Madsen	ca. 1653	1736	Holmsland
194	Peder * Knudsen			
196	Nis Knudsen	ca(?) 1650	1730	Ølgod
197	Margrethe Pedersdatter	ca. 1648	1720	Ølgod
198	Peder Nielsen			Strellev
199	NN		1729	Strellev
202	Niels * Christensen	eft. 1610		Ølgod
212	Lars Ibsen	eft. 1670	1731	Lønborg
213	Anne Jensdatter	ca(?) 1675	eft. 1731	Lønborg
216	Mikkel Pedersen		før(?) 1725	Lønborg
217	NN			
228	Hans * Eskesen	ca(?) 1630		Tarm
229	Karen * Frandsdatter(?)			Tarm
232	Jens Jensen Sønderby	eft. 1620	eft. 1699	Sdr. Borris
234	Michel Jochumsen Købke	jun. 1636	1719	Vorgod
235	Elle	ca(?) 1650	1720	Vorgod
236	Poul Pedersen	ca(?) 1665	20.02.1731	Tarm
237	Anne Jesdatter	ca(?) 1670	16.11.1727	Tarm
238	Christen Poulsen	ca(?) 1655	eft. 1722	Aadum
244	Poul Pedersen	ca(?) 1665	20.02.1731	Tarm
245	Anne Jesdatter	ca(?) 1670	16.11.1727	Tarm
248	Esben * Godskesen	eft. 1610	1709	Hemmet
249	Maren Jepsdatter Krag		1681	

Tip-5-oldeforældre

266	Lars			
280	Niels * Nielsen	eft. 1600		Sdr. Lem
284	Jens Jensen * Nygaard			Sdr. Lem
392	Knud Jørgensen		ca. 1687	Ølgod
393	Maren Nisdatter	ca. 1624	1713	Ølgod
432	Peder NN			
433	NN			
456	Eske Hansen Tarm	ca. 1600		Tarm
472	Peder Pedersen Møller	eft. 1600	ca. 1684	Tarm
473	Appolone Eskesdatter	1625/1635	eft. 1694	Tarm
476	Poul Christensen	eft(?) 1600	før 1660	Tarm ?
477	Appolone Eskesdatter	1625/1635	eft. 1694	Tarm

Tip-6-oldeforældre

560	Niels * Christensen	eft. 1550		
912	Hans * Christensen	eft. 1550	eft. 1607	Tarm
946	Eske Hansen Tarm	ca. 1600		Tarm

Forældre

2. **Niels Madsen**, f. 06.02.1836 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 14.02.1836 i Stauning kirke, d. 05.01.1897 i Tarm fattiggård i Egvad sogn, begravet 10.01.1897 i Egvad kirkegård. Han blev gift med Ane Marie Madsen, 01.10.1867 i Lønborg kirke, Niels Madsen blev født i Bousøgaard i Stauning, men flyttede kort efter med forældrene til Lønborg.
- Da hans far døde i 1839, kom han tilbage til bedsteforældrene i Bousøgaard, hvor han i hvert fald opholdt sig ved folketællingen i 1840. Han er dog senere vendt hjem til moderen, nok efter at hun i april 1840 havde giftet sig med Jens Jensen (Ladekjær).
- Her i Lønborg opholdt han sig såvel ved folketællingen i 1845 som ved sin konfirmation den 7. april 1850. Konfirmationen fandt sted i Egvad kirke, og hans kundskaber blev ved den lejlighed bedømt til mg, hans opførsel ligeså.
- Ane Marie Madsen blev født i Tarm i Egvad sogn, og allerede 2 dage efter, om lørdagen, blev hun hjemmedøbt af præsten, så hun har måske har hun været ret svagelig.
- Hun har sikkert allerede tidligt måttet ud at tjene hos fremmede, da der var munde nok at mætte derhjemme. I 1855 tjente hun i Aadum, hvor hun blev konfirmeret den 15 april, hendes kundskaber var meget gode og hendes opførsel sømmelig.
- I 1867 tjente hun i Styg i Lønborg sogn, og her lærte hun og Niels hinanden at kende - og det så godt, at det i løbet af sommeren blev klart for dem, at de måtte se at blive gift.
- Vielsen fandt sted i Lønborg kirke 1.10.1867, og kort efter bosatte de sig på Tarm Vestermark, hvor Niels havde købt en mindre gård. Her blev deres 5 børn født inden for de følgende 10 år. Et af dem døde som helt lille i 1875, og i maj 1879 havde de yderligere den store sorg, at deres eneste datter Mette Kirstine døde, knap 10 år gammel. 6 år senere ramtes familien igen af et dødsfald, idet Ane Marie døde den 10. juli 1886, dagen efter sin 46-års fødselsdag.
- Nu gik det rask ned ad bakke for Niels. Ved sønnen Mads' konfirmation året efter var han "degraderet" til forhenværende gårdmand, og få år efter endte han på fattiggården i Tarm, hvor han døde 5. januar 1897, knap 61 år gammel.

Børn:

- i **Jens Nielsen Ladekjær**, f. 20.12.1867 i Tarm i Egvad sogn, døbt 25.12.1867 i hjemmet, d. 04.10.1928 i Tarm, begravet 08.10.1928 på Lønborg kirkegård. Gårdejer i Kyvling i Lønborg (matr. 8b) 1892-1925. Husejer i Tarm fra 1925. Han blev gift med Kirsten Marie Sørensen, 15.11.1892 i Lønborg kirke, f. 20.09.1867 i Kyvling i Lønborg sogn, døbt 22.09.1867 i Lønborg, d. 22.06.1939 i Dejbjerg sogn, begravet 26.06.1939 i Lønborg.
- ii **Mette Kirstine Nielsen**, f. 01.10.1869 i Tarm i Egvad sogn, døbt 06.10.1869 i hjemmet, d. 10.05.1879 på Tarm Vestermark i Egvad sogn, begravet 16.05.1879 på Egvad kirkegård.
- iii **Mads Nielsen**, f. 07.11.1872 i Tarm i Egvad sogn, døbt 18.11.1872 i hjemmet, d. 14.09.1910 i Debelmose i Sdr. Borris sogn, begravet 19.09.1910 på FASTER kirkegård. Lmd. Debelmose (matr. 32c) i Borris til 1912. Han blev gift med Ane Jensen Holm, 14.04.1899 i Bering valgmenighed, f. 23.02.1871 på Ingerslev Mark i Tiset sogn, døbt 28.05.1871 i Tiset kirke, d. 24.01.1965 på Alrø. Ingerslev, senere Søndergaard på Alrø.
- iv **Mads Christian Nielsen**, f. 09.09.1875 i Tarm i Egvad sogn, døbt 24.10.1875 i Egvad kirke, d. 20.12.1875 i Tarm i Egvad sogn, begravet 26.12.1875 på Egvad kirkegård.
- v **Mads Christian Nielsen**, f. 13.11.1876 i Tarm i Egvad sogn, døbt 26.12.1876 i Egvad kirke, d. 11.07.1941 på Herning sygehus, begravet 15.07.1941 på Vestre kirkegård i Herning. Landmand i Staby, Ulfborg, Iowa i USA, Tim, Røgind, Velling, Aadum. Arbejdsmand i Tarm. Til sidst Vestergade 13, Herning. Han blev gift med (1) Ane

Frederiksen Hesteng, 08.04.1902 i Stadil kirke, f. 15.02.1878 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 10.03.1878 i Stadil kirke, d. 24.08.1931 i Amtssygehuset i Tarm, begravet 28.08.1931 i Tarm kirkegård. Han blev gift med (2) Ane Marie Jensen Sepstrup, 05.12.1935 i Herning kirke, f. 09.03.1893 i Gjellerup i Gjellerup sogn, døbt 19.03.1893 i Gjellerup kirke, d. 17.05.1968 i Herning, Skt. Johannes sogn, begravet 21.05.1968 på Herning kirkegård.

3. **Ane Marie Madsen**, f. 09.07.1840 i Tarm i Egvad sogn, døbt 11.07.1840 i hjemmet, d. 10.07.1886 på Tarm Vestermark i Egvad sogn, begravet 15.07.1886 på Egvad kirkegård.

4. **Mads Nielsen (Bonde)**, f. 1809 i Bousø i Stauning sogn, døbt 05.11.1809 i Stauning kirke, d. 01.08.1839 i Lønborg i Lønborg sogn, begravet 07.08.1839 i Lønborg kirkegård. Han blev gift med Mette Kirstine Christensdatter, 08.11.1835 i Stauning kirke, Mads blev født 1809 i Bousøgaard i Stauning sogn. Han blev konfirmeret sammesteds 10.4.1825, men både hans kundskaber og opførsel var kun til tg. Også de følgende år opholdt han sig i Stauning sogn, og da han efter at have været på session i 1830 - han var da 173 cm - skulle springe soldat, havde han i mellemtiden overtaget Bousøgaard efter faderen og fik så som gårdmand lov til at stille en anden for sig, han kom altså heller ikke på det tidspunkt væk fra fødesognet.

Mette Kirstine blev født 1810 i Langkjær i Stauning sogn, hvor hun blev døbt palmesøndag. Også hun blev konfirmeret i Stauning 10.4.1825, dog med lidt mere udbytte end Mads, hendes kundskaber var gode, hendes opførsel ligeså.

Måske var de allerede ved konfirmationsforberedelsen begyndt at kigge efter hinanden, men først den 8.11.1835 blev de gift i Stauning kirke.

Nu kunne Mads så endelig føre en kone hjem til Bousøgaard, og deres ældste søn Niels blev født her allerede 6.2.1836. De blev imidlertid kun kort tid i Bousøgaard; enten det nu skyldtes uoverensstemmelser med hans forældre, at Mads omsider havde fået lyst til at komme væk fra fødesognet, eller noget helt tredje, så flyttede de i hvert fald i 1836 til Lønborg, hvor de overtog en fæstegård på knap 3½ td. hart-korn, der hørte under Lønborggaard.

Her fødtes deres anden søn Christen juleaften 1837; men kun 1½ år efter - den 1. august 1839 døde Mads Nielsen kun 29 år gammel.

Det er ikke den store velstand, skiftet efter ham giver udtryk for. I gården er der 7 køer, 1 kvie, 1 kalv, 1 stud, 6 får, 3 lam og 2 grise. I stuen er et bord med skammel, 3 stole, en bilæggerovn og 2 alkover med dyner og puder, desuden nogle småting som mælkesætter og nogle flasker og glas. Sovekammeret indeholder foruden en alkove med sengeklæder, et lille bord, en lille pladekakkellovn, et par kerter, et gammelt ur, en uldsaks, et spejl og nogle bøger. I et lille kammer findes bl.a. en kærne og nogle gryder og krukker. Mads' klæder består af: 3 kjortler, 4 veste, 4 par bukser, 7 trøjer, 6 skjorter, 1 slag, 1 hat, 2 huer, 2 par sokker, et par støvler og 1 par sko.

Der skyldes også en del penge væk, bl.a. 60 rdl. til Mads' far; men alligevel var der så store værdier i boet, at der kunne blive 78 rdl. i arv til hver af de to sønner. Mette Kirstine lovede imidlertid at forhøje beløbet til 100 rdl., men selvfølgelig skulle pengene blive stående i gården, til sønnerne var voksne.

Året efter giftede Mette Kirstine sig igen, denne gang med Jens Jensen (Ladekjær). Han var også fra Stauning, hvor han var døbt 18.3.1809 som søn af Jens Madsen Ladkier og hustru Karen Pedersdatter. Han fik nu fæstebrev (18.9.1840) på gården i Lønborg og skulle i landgilde svare 27 rdl. 4 mk. og 13 sk. Ved samme lejlighed blev gårdens bygninger vurderet: Stuehuset lå mod syd og bestod af 10 fag, der var 9 alen brede, det var som resten af bygningerne opført af bindingsværk og stråtækket, indvendigt var det indrettet i 2 stuer, 2 kamre, samt køkken og mælkestue. Mod øst lå hestestald, kostald og hølade, i alt 14 fag, 7½ alen brede.

Laden lå mod nord med 12 fag (7 alen bred) og havde mod vest en grundmur. Det samme havde vester-huset, der bestod af 11½ fag (7½ alen) og blev brugt til korn- og hølade, samt fårehus. Dette hus var for-synet med port, da alle fire huse var sammenbygget. Endelig var der lidt sydvest for gården et lille aftægtshus bestående af 4 fag og 7 alen bred. Alle bygningerne var i god stand.

Også i dette ægteskab fødtes 2 børn, Madsine og Jens; Jens Ladekjær og Mette Kirstine beholdt gården til 1867, da datteren Madsine og hendes mand overtog den, mens de to "gamle" gik på aftægt (de var kun 57 og 58 år).

Mette Kirstine døde som aftægtskone i Lønborg i 1881, 71 år gammel. Jens Jensen fik herefter lov at sidde i uskiftet bo "med myndige fællesbørn", og da han døde i 1892, efterlod han sig intet.

(Kilder: Kirkebøger og folketællinger. Lønborggaard Skifteprotokol (G456-13) s. 510-511.

Lønborggaard Fæstebreve 1812-1841 (G456-6). Knud Nielsen: Gårde og steder i Lønborg sogn. Skjern 1985. Side 13. Bølling Herreds Skifteprotokoller (B81-5154) s. 288b og (B81-5156) s. 175).

Børn:

2.
 - i **Niels Madsen**, f. 06.02.1836 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 14.02.1836 i Stauning kirke, d. 05.01.1897 i Tarm fattiggård i Egvad sogn, begravet 10.01.1897 i Egvad kirkegård. Han blev gift med Ane Marie Madsen, 01.10.1867 i Lønborg kirke.
 - ii **Christen Madsen**, f. 24.12.1837 i Lønborg i Lønborg sogn, døbt 01.01.1838 i Lønborg kirke, d. 10.09.1891 i Hebrogaard i No sogn, begravet 17.09.1891 i No. Gdr. Heebrogaard i No 1866-99. Han blev gift med (1) Margrethe Jensen, 22.10.1865 i Hee, f. 02.07.1844 i Heebrogaard i No, døbt 25.08.1844 i Hee, d. 16.02.1872 i Heebrogaard i No, begravet 23.02.1872 i Hee. Han blev gift med (2) Jeppesine Andersen, også kendt som Sine Bro, 01.10.1874 i Hee, f. 21.03.1846 i Brejning sogn, d. 04.07.1919 i Ringkøbing, begravet 1919 i Hee. levede ved død af sine midler i Ringkøbing.
5. **Mette Kirstine Christensdatter**, f. 1810 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 15.04.1810 i Stauning kirke, d. 24.08.1881 i Lønborg i Lønborg sogn, begravet 29.08.1881 i Lønborg kirkegård. Hun blev gift med (1) Mads Nielsen (Bonde), 08.11.1835 i Stauning kirke. Hun blev gift med (2) Jens Jensen (Ladekjær), 20.04.1840 i Lønborg kirke, f. 1809 i Stauning sogn, døbt 08.03.1809 i Stauning kirke, d. 17.03.1892 i Lønborg i Lønborg sogn, begravet 22.03.1892 på Lønborg kirkegård, Gårdmand i Lønborg.

Børn af Mads Nielsen (Bonde): se ovenfor

Børn af Jens Jensen (Ladekjær):

- iii **Madsine Jensen**, f. 24.01.1841 i Lønborg i Lønborg sogn, døbt 31.01.1841 i Lønborg kirke, d. 12.07.1898 i Lønborg i Lønborg sogn, begravet 19.07.1898 i Lønborg kirkegård. Hun blev gift med Anders Peder Sørensen, 29.10.1863 i Lønborg kirke, f. 24.11.1832 i Laustrup i Lønborg sogn, døbt 28.11.1832 i Lønborg. Gdr. i Lønborg (matr. 6) 1867-99. Ingen børn.
 - iv **Jens Jensen**, f. 09.03.1844 i Lønborg i Lønborg sogn, døbt 17.03.1844 i Lønborg kirke, d. 24.11.1864 i Lønborg i Lønborg sogn, begravet 02.12.1864 i Lønborg.
6. **Mads Nielsen**, f. 24.04.1814 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 24.04.1814 i hjemmet, d. 18.06.1865 i Tarm i Egvad sogn, begravet 21.06.1865 på Egvad kirkegård. Han blev gift med Sidsel Cathrine Lauridsdatter, også kendt som Cecil Cathrine Laustdatter, 24.09.1837 i Egvad kirke, Mads blev hjemmedøbt den 24. april 1814 i Vallund i Ølgod sogn, samme dato som hans forældre var blevet viet "hjemme i huuset, da Bruden var bleven syg", så hans fødsel har jo nok været ret ubelejligt, den har velsagtens fundet sted samme dato.
Sidsel Cathrine blev født i 1815 i Tarm i Egvad sogn og konfirmeret samme sted i 1830, men forlod samme år sognet og rejste til Aadum, formentlig for at blive tjenestepige.
Senere mødte hun så Mads, og resultatet blev en datter, Appolone Marie, der blev født i maj 1837 i Tarm. Mads, der på det tidspunkt var posttrytter i Bølling, vedkendte sig faderskabet, og den 24. sept. 1837 blev de gift i Egvad kirke; men for Appolone Marie blev det et kort bekendtskab med faderen, hun døde knap en måned senere.
Mads og Sidsel Cathrine bosatte sig i Tarm, i begyndelsen boede de til leje, men senere havde de et hus-mandssted på Tarm Vestermark, samtidig med at Mads fortsatte som posttrytter.
I de følgende år fødtes med regelmæssige mellemrum 5 drenge og 4 piger; men hvordan tilværelsen ellers formede sig for familien vides ikke. Derimod ved vi, at slutningen blev både tragisk og sørgelig. Mads døde i Tarm den 18. juni 1865, og herom meddeler skifteprotokollen lakonisk: "Indsidder Mads Nielsen Kudsk af Egvad... aflivet sig ved Hengning. Efterlader intet." Han blev begravet den 21. juni kun 51 år gammel.

Sidsel Cathrine sad nu tilbage med 3 ukonfirmerede børn, det yngste var kun 7 år. Resultatet var næsten på forhånd givet - det måtte ende med fattiggården. Her døde hun den 3. oktober 1878, 63 år gammel.

(Kilder: Kirkebøger og folketællinger. Bølling Herreds Skifteprotokol (B81-178) s. 200).

Børn:

- i **Appolone Marie Madsen**, f. 29.05.1837 i Tarm i Egvad sogn, døbt 04.06.1837 i Egvad kirke, d. 20.10.1837 i Tarm i Egvad sogn, begravet 1837 i Egvad.
- ii **Laurits Madsen**, f. 13.04.1839 i Tarm i Egvad sogn, døbt 28.04.1839 i Egvad kirke, d. eft. 1881. 1880 daglejer i Sønder Bork. Han blev gift med Gjertrud Marie Lauridsen, 02.05.1871 i Sdr. Bork kirke, f. 04.09.1850 i Dybvadgaard Hede i Lunde sogn, døbt 17.09.1850 i hjemmet, d. eft. 1881.
3. iii **Ane Marie Madsen**, f. 09.07.1840 i Tarm i Egvad sogn, døbt 11.07.1840 i hjemmet, d. 10.07.1886 på Tarm Vestermark i Egvad sogn, begravet 15.07.1886 på Egvad kirkegård. Hun blev gift med Niels Madsen, 01.10.1867 i Lønborg kirke.
- iv **Hans Christian Madsen**, f. 03.09.1842 i Tarm i Egvad sogn, døbt 11.09.1842 i Egvad kirke, d. 19.03.1916 i Brørup, Ribe amt, begravet 26.03.1916 på Tarm kirkegård. Gmd. i Tarm, senere i Brørup. Han blev gift med Anne Marie Jørgensen, 09.11.1876 i Egvad kirke, f. 18.03.1849 i Glibstrup i Lyne sogn, døbt 29.04.1849 i Lyne kirke, d. 05.01.1919 på Rigshospitalet i København, begravet 1919 i Tarm.
- v **Anne Madsen**, f. 07.12.1844 i Tarm i Egvad sogn, døbt 22.12.1844 i Egvad kirke, d. 23.02.1885 i Gl. Hanning i Hanning sogn, begravet 01.03.1885 i Hanning. Døde af tæring. Hun blev gift med (1) Søren Pedersen, 14.11.1872 i Hanning kirke, f. 14.07.1847 i Hanning, døbt 15.08.1847 i Hanning, d. 15.10.1875 i Gl. Hanning i Hanning sogn, begravet 24.10.1875 i Hanning. Gmd. i Gl. Hanning efter faderen. Døde af svindsot. Hun blev gift med (2) Bendt Pedersen, 14.05.1878 i Hanning kirke, f. 15.10.1840 i Kloster i Skjern sogn, døbt 16.10.1840 i hjemmet, d. 14.03.1888 i Gl. Hanning i Hanning sogn, begravet 22.03.1888 i Hanning. Gmd. i Gl. Hanning. Døde af tæring.
- vi **Nielsine Marie Madsen**, f. 06.04.1847 i Tarm i Egvad sogn, døbt 16.05.1847 i Egvad kirke, d. 13.05.1921 i Annekspræstegaard i Sdr. Nissum sogn, begravet 19.05.1921 i Sdr. Nissum. Hun blev gift med Ole Olesen Præstegaard, 19.07.1873 i Sdr. Nissum kirke, f. 15.11.1841 i Sønderby i Rindum sogn, d. 26.05.1906 i Annekspræstegaard i Sdr. Nissum sogn, begravet 01.06.1906 i Sdr. Nissum. Annekspræstegaard i Sdr. Nissum fra (1873).
- vii **Abelone Marie Madsen**, f. 25.03.1850 i Tarm i Egvad sogn, døbt 09.05.1850 i Egvad kirke, d. 04.12.1876 i Gl. Hanning i Hanning sogn, begravet 11.12.1876 i Hanning. Opholdt sig 1876 hos søsteren, der var enke i Gl. Hanning. Ugift.
- viii **Poul Madsen**, f. 20.02.1853 på Tarm Vestermark i Egvad sogn, døbt 04.03.1853 i hjemmet, d. eft. 1870. 1870 tjenestedreng i Ørbæk i Hoven.
- ix **Laurids Christian Madsen**, f. 21.05.1856 i Tarm Vestermark i Egvad sogn, Ringkøbing, døbt 03.06.1856 i hjemmet, d. 15.07.1919 i Kirkeby i FASTER sogn. Bestyrer på Tanderupgaard; Gdr. i FASTER. fra o. 1912. Ingen børn. Han blev gift med Katrine Kirstine Kjems, f. 08.01.1859, d. 05.01.1931 i Ringkøbing. Flyttede 1925 til Ringkøbing.

x **Niels Peder Madsen**, f. 29.01.1858 i Tarm Vestermark i Egvad sogn, Ringkøbing, døbt 29.01.1858 i hjemmet, d. eft. 1879. 1879 ungarl i Tarm.

7. **Sidsel Cathrine Lauridsdatter**, også kendt som Cecil Cathrine Laustdatter, f. 10.10.1815 i Tarm i Egvad sogn, døbt 1815 i Egvad kirke, d. 03.10.1878 på Fattiggaarden i Egvad sogn, begravet 10.10.1878 på Egvad kirkegård.

Oldeforældre

8. **Niels Madsen Bonde**, f. 1780 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 19.11.1780 i Stauning kirke, d. 02.01.1867 i Bousø i Stauning sogn, begravet 11.01.1867 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Kirsten Christensdatter, 15.03.1807 i Stauning kirke, Allerede inden Niels var fyldt 20 år, døde hans far, og efter at moderen havde solgt den ene af deres to gårde til sin ældste søn i 1802, overlod hun i juli 1804 Bousøgaard, der var på 4,85 tdr. hartkorn, til Niels og gik på aftægt her. Niels måtte nu til at se sig om efter en kone, og valget faldt altså på Kirsten, der endnu ikke var fyldt 20, da de i 1807 blev gift; og i de næste 20 år fik de sammen 8 børn, der alle blev født i Bousøgaard. I 1830, da Niels havde haft gården i 26 år, besluttede han at sælge den til sin ældste søn, Mads, skønt denne kun var knap 21, og Niels selv endnu ikke var fyldt 50 år. Det har dog nok været for tidligt at gå på aftægt - især for Kirsten, der kun var 43 - og da Mads så giftede sig i nov. 1835, kunne det nok give anledning til gnidninger imellem de to generationer. Der gik da også kun et års tid, inden Niels i 1837 købte gården tilbage, hvorefter Mads og hans familie rejste til nabosognet Lønborg. Niels og Kirsten drev nu selv Bousøgaard i en årrække, inden de o. 1845 overlod den til den næstældste søn Christen og gik på aftægt hos ham.

(Kilder: Bølling Herreds Skøde- og Panteprotokoller (B80C-SP2) s. 22, (B81-SP14) s. 824. Knud Nielsen: Gårde og steder i Lønborg sogn s. 11. Niels Vastrup: Bousøgaard-Bonde-Slægtstavle. Privattryk København 1991).

Børn:

- i **Ane Nielsdatter**, f. 1808 i Bousø i Stauning sogn, døbt 10.04.1808 i Stauning kirke, d. 17.12.1886 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 26.12.1886 i Stauning. Hun blev gift med Mads Sørensen, 16.11.1828 i Stauning kirke, f. 1794 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 07.12.1794 i Stauning kirke, d. 1875 i Langkjær i Stauning sogn. Gdr. Langkjær i Stauning (738) 1833-1874.
4. ii **Mads Nielsen (Bonde)**, f. 1809 i Bousø i Stauning sogn, døbt 05.11.1809 i Stauning kirke, d. 01.08.1839 i Lønborg i Lønborg sogn, begravet 07.08.1839 i Lønborg kirkegård. Han blev gift med Mette Kirstine Christensdatter, 08.11.1835 i Stauning kirke.
- iii **Anne Nielsdatter**, f. 1812 i Bousø i Stauning sogn, døbt 31.05.1812 i Stauning kirke, d. 20.02.1867 i Lønborg i Lønborg sogn, begravet 27.02.1867 i Lønborg. Hun blev gift med Niels Strandgaard Jensen (Vedersø), 05.06.1836 i Stauning kirke, f. 18.08.1809 i Gammelsogn, Hind hrd., døbt 24.09.1809 i Gammelsogn, d. 23.02.1902 i Lønborg By i Lønborg sogn, begravet 01.03.1902 i Lønborg. Gmd. i Lønborg (matr. 4) 1838-73.
- iv **Kirsten Marie Nielsdatter**, f. 1815 i Bousø i Stauning sogn, døbt 19.04.1815 i Stauning kirke, d. 20.09.1893 i Andrup i Stauning sogn, begravet 21.09.1893 i Stauning. Hun blev gift med (1) Mads Jensen, 22.10.1837 i Stauning kirke, f. 1804 i Andrup i Stauning sogn, døbt 16.09.1804 i Stauning kirke, d. 24.06.1841 i Andrup i Stauning sogn, begravet 01.07.1841 i Stauning. Gdr. i Andrup i Stauning (matr. 12) 1837-41. Hun blev gift med (2) Niels Nielsen, 14.11.1841 i Stauning kirke, f. 25.11.1817 i Halby i Stauning sogn, døbt 25.11.1817 i hjemmet, d. 19.12.1871 i Andrup i Stauning sogn, begravet 26.12.1871 i Stauning. Gdr. Andrupgaard i Stauning (matr. 12) 1841-73.
- v **Christiane Nielsdatter**, f. 01.02.1818 i Bousø i Stauning sogn, døbt 01.02.1818 i hjemmet, d. 26.12.1904 i Andrup i Stauning sogn, begravet 02.01.1905 på Stauning kirkegård. Hun blev gift med (1) Niels Christensen (Hahne), 12.04.1840 i Stauning kirke, f. 1808 i Hedeby i Stauning sogn, døbt 27.11.1808 i Stauning, d. 04.07.1857 i Andrup i

Stauning sogn, begravet 10.07.1857 i Stauning. Gdr. Alkjær sig i Dejbjerg 1840-41; Andrup i Stauning (311) 1841-59. Hun blev gift med (2) Jesper Christian Andersen (Toft), 06.11.1859 i Stauning, f. 02.03.1829 i Østerby i Stauning sogn, døbt 08.03.1829 i Stauning kirke, d. 24.04.1911 i Andrup i Stauning sogn, begravet 29.04.1911 i Stauning. Gdr. Andrup i Stauning (311) 1859-92.

- vi **Christen Nielsen Bonde**, f. 06.09.1820 i Bousø i Stauning sogn, døbt 07.09.1820 i hjemmet, d. 23.05.1884 i Bousø i Stauning sogn, begravet 30.05.1884 i Stauning. Gmd. Bousøgaard i Stauning (matr. 14). Han blev gift med Karen Jensdatter, 28.10.1849 i Stauning kirke, f. 20.02.1825 i Østerby i Stauning sogn, døbt 20.02.1825 i hjemmet, d. 02.07.1894 i Bousø i Stauning sogn, begravet 07.07.1894 i Stauning.
- vii **Hans Nielsen (Bonde)**, f. 20.04.1823 i Bousø i Stauning sogn, døbt 21.04.1823 i hjemmet, d. 30.11.1900 i Sønderby i Stauning sogn, begravet 08.12.1900 i Stauning. Gmd. i Stauning: Bousø (matr. 1) 1863-95; Sønderby (matr. 26) fra 1895. Han blev gift med (1) Ingeborg Nielsdatter, 01.04.1850 i Ølgod, f. 31.10.1828 i Forsomho i Ølgod sogn, døbt 09.11.1828 i Ølgod, d. 16.04.1859 i Egknud i Ølgod sogn, begravet 22.04.1859 i Ølgod. Han blev gift med (2) Ane Christensdatter, 16.05.1864 i Stauning, f. 19.08.1827 i Kastbjerg i Bølling sogn, døbt 19.08.1927 i hjemmet, d. 19.02.1915 i Sønderby i Stauning sogn.
- viii **Mariane Nielsdatter**, f. 18.12.1826 i Bousø i Stauning sogn, døbt 18.12.1826 i Stauning, d. 06.07.1916 i Andrup i Stauning sogn, begravet 12.07.1916 på Stauning kirkegård. Hun blev gift med Niels Peder Christensen (Holm), 03.10.1852 i Stauning kirke, f. 23.01.1818 i Bousø i Stauning sogn, døbt 23.01.1818 i hjemmet, d. 27.01.1901 i Andrup i Stauning sogn, begravet 04.02.1901 på Stauning kirkegård. Forpagter Stauning præstegd., møllejer i Andrup (310b) 1858-98.

9. **Kirsten Christensdatter**, f. 1787 i Østerby i Stauning sogn, døbt 05.08.1787 i Stauning kirke, d. 26.01.1861 i Bousø i Stauning sogn, begravet 03.02.1861 i Stauning kirkegård.

10. **Christen Pedersen Krogsgaard**, f. 1772 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 02.08.1772 i Stauning kirke, d. 12.01.1845 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 19.01.1845 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Mette Pedersdatter, 03.10.1802 i Stauning kirke, Christen blev født 1772 i Langkjær i Stauning. Da han var 6 år døde faderen, men allerede året efter giftede hans mor sig med Niels Jensen Krogsgaard i Langkjær, og herfra fik han navnet Krogsgaard.

Mette blev født 1778 i Langkjær Stauning, og her blev hun i 1795 også konfirmeret.

De blev gift i Stauning i 1802; men allerede året før havde Christen købt moderens gård i Lang-kjær på ca. 7,8 tdr. hartkorn og med en besætning på 4 heste, 9 køer, 10 kvier og kalve, 9 får og 2 svin.

Her kom de til at leve deres liv, og her blev deres børn født. Først 5 piger og så endelig en dreng, Peder; men han kom 10 til 12 uger for tidligt til verden og døde da også straks. Året efter kom en ny Peder, og senere endnu en søn, der døbttes Peder Christian, og så atter en pige, der for en sikkerheds skyld blev kaldt Petrine. Mon det skyldtes en angst for at navnet Peder ikke skulle blive videreført. Endelig sluttede rækken med sønnen Niels Christian, der døde som barn.

I juni 1844 solgte de gården til sønnen Peder for 1780 rdl. - de 1280 var lånt af Christen Nielsen Sand, og de 500 var værdien af aftægt til Christen og Mette. Men ca. ½ år efter døde Peder ugift kun 29 år gammel, og samme dag døde Christen "temmelig pludselig af alderdom", det har vel været tabet af sønnen, der har givet udslaget. Han blev begravet på Stauning kirkegård den 19. januar 1845, 72 år gammel.

Gården tilfaldt nu Mette og hendes børn. De solgte den samme år til den sidste søn, Peder Christian, selv om han året før havde købt gård i Sønderby i Stauning, og det blev så hos ham og især hans kone, at Mette kom til at nyde aftægten - Peder Christian døde nemlig 7 år før moderen.

(Kilder: Bølling Herreds Skøde- og Panteprotokoller (B80C-SP2) s. 98-99, (B81-SP14) s. 352, (B81-SP17) s. 181, 188, 193, 234 og 470-71. Bølling Herreds Skifteprotokoller (B81-176) s. 517b, (B81-177) s. 53b-54a).

Børn:

- i **Ane Christensdatter**, f. 1803 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 11.09.1803 i Stauning kirke, d. 25.02.1881 i Kirkgaard i Staby sogn, begravet 06.03.1881 i Staby. Hun blev gift med Jens Sørensen, også kendt som Jens Sørensen Kirk, 07.04.1828 i Stauning kirke, f. 1797 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 29.01.1797 i Stauning kirke, d. 16.12.1858 i Kirkegaard i Staby sogn, begravet 27.12.1858 i Staby. Gdr. Kirkegaard i Staby (matr. 30) 1829-58.
- ii **Mariane Christensdatter**, f. 1805 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 21.07.1805 i Stauning kirke, d. 1881. 1880 hos sønnen i Stauning, død ikke fundet 1881 i Stauning. Hun blev gift med Jeppe Eskildsen, 07.04.1828 i Stauning kirke, f. 1805 i Søgaard, Andrup i Stauning sogn, døbt 17.11.1805 i Stauning kirke, d. 16.05.1865 i Søgaard, Andrup i Stauning sogn, begravet 21.05.1865 i Stauning. Gårdmand i Søgaard i Andrup (302) 1834-68. Fæstebrev af 24.12.1834 (G456-6).
- iii **Mette Christensdatter**, f. 1807 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 22.11.1807 i Stauning kirke, d. 21.08.1849 i Strandby i Stauning sogn, begravet 26.08.1849 i Stauning. Hun blev gift med Lars Sørensen, også kendt som Lars Sørensen Post, 25.06.1837 i Stauning kirke, f. 1812 i Andrup i Stauning sogn, døbt 05.01.1812 i Stauning, d. 21.01.1880 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 28.01.1880 i Stauning. Strandby i Stauning (805a) 1838-52, gdr. Langkjær i Stauning (754) 1852-83.
5. iv **Mette Kirstine Christensdatter**, f. 1810 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 15.04.1810 i Stauning kirke, d. 24.08.1881 i Lønborg i Lønborg sogn, begravet 29.08.1881 i Lønborg kirkegård. Hun blev gift med (1) Mads Nielsen (Bonde), 08.11.1835 i Stauning kirke. Hun blev gift med (2) Jens Jensen (Ladekjær), 20.04.1840 i Lønborg kirke.
- v **Maren Christensdatter**, f. 1812 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 07.06.1812 i Stauning kirke, d. 22.01.1888 i Nørby i Velling sogn, begravet 28.01.1888 i Velling. Hun blev gift med Frands Jensen, 27.05.1833 i Stauning, f. 25.03.1809 i Rindum sogn, d. 07.11.1889 i Nørby i Velling sogn, begravet 14.11.1889 i Velling. Gdr. Stauning: Høllet (731) 1834-39, Bousø (401) 1839-63. Lille Ulfkjær i Velling (m. 2c, 10e) til 1872.
- vi **Peder Christensen**, f. 1814 i Langkjær i Stauning sogn, d. 1814 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 27.02.1814 i Stauning.
- vii **Peder Christensen**, f. 1815 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 15.05.1815 i Stauning kirke, d. 12.01.1845 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 19.01.1849 i Stauning. Gdr. i Langkjær 1844-45. Død af svindsot.
- viii **Peder Christian Christensen**, f. 01.03.1818 i Langkjær i Stauning sogn, d. 08.04.1850 i Langkjær i Stauning sogn. Gdr. Sønderby (matr. 30b) 1844-45, Langkjær (matr. 36) 1845-50. Han blev gift med Mariane Christensdatter, 17.04.1843 i Stauning kirke, f. 28.06.1816 i Kastbjerg i Bølling sogn, døbt 28.06.1816 i hjemmet, d. 26.01.1875 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 03.02.1875 i Stauning.
- ix **Petrine Christensdatter**, f. 07.06.1821 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 07.06.1821 i hjemmet, d. 04.09.1900 i Olesgaard, Andrup i Stauning sogn, begravet 09.09.1900 på

Stauning kirkegård. Hun blev gift med Peder Jensen, 17.04.1843 i Stauning, f. 1814 i Andrup i Stauning sogn, døbt 13.03.1814 i Stauning, d. 04.03.1908 i Olesgaard, Andrup i Stauning sogn, begravet 10.03.1908 på Stauning kirkegård. Gdr. Olesgaard i Andrup i Stauning (310a) 1843-75. 0 børn.

- x **Niels Christian Christensen**, f. 20.05.1825 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 01.07.1825 i hjemmet, d. 11.03.1831 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 20.03.1831 i Stauning.

11. **Mette Pedersdatter**, f. 1778 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 14.06.1778 i Stauning kirke, d. 05.02.1857 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 13.02.1857 i Stauning kirkegård.

12. **Niels Peder Hansen**, f. 1792 i Vallund i Ølgod sogn, d. 27.02.1850 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 06.03.1850 på Ølgod kirkegård. Han blev gift med Anne Madsdatter, 24.04.1814 i Vallund i Ølgod sogn, Niels Peder blev født i 1792 i Vallund som den yngste af en søskendeflok på 7 og straks derefter hjem-medøbt. Den 15. juli samme år blev hans dåb bekræftet i Ølgod kirke, og her blev han i 1807 også kon-firmeret 15 år gammel.

Anne blev født o. 1792 i Lønborg, hvor hun stadig boede i 1801. Senere kom hun til Ølgod, hvor hun traf den jævnaldrende Niels Peder. Allerede i 1813 gik det op for dem, at et giftermål ville blive nødvendigt, hvis Annes ære skulle reddes, men først den 24.4.1814 blev de gift "hjemme i huset, da bruden var bleven syg." Om sygdommens art kan der vist ikke herske megen tvivl, idet deres søn blev hjemmedøbt samme dag.

Ægteparret kom til at bo hos Niels Peders far, der var blevet enkemand i 1812, og efter et par år (o. 1817) overtog de gården i Vallund. Her forøgedes børneflokken i hurtig rækkefølge med endnu 5 børn; men i juni 1823 solgte Niels Peder gården til sin bror, Peder, og Mikkelsdag 1824 rejste familien til Sædding, hvor de fik yderligere 3 børn.

I Sædding fæstede Niels Peder den halve Annekskirkegaard, der hørte under kirkeembedet og havde et hartkorn på godt 3 tdr. I landgilde skulle han betale knap 5½ rdl, hvortil kom tiende, skatter og aftægt til den tidligere fæsters moder.

Fæsteforholdet varede dog kun få år, hvorefter Niels Peder købte et hus i Graakjær i Sædding, hvor han ernærede sig som daglejer. I 1834 blev huset solgt igen; men de blev dog boende i Sædding, hvor deres yngste barn blev født i 1835.

I maj 1838 rejste de tilbage til Ølgod for at bosætte sig i Stejlund, hvor Niels Peder var husmand, daglejer og murer. Senere blev han fæstehusmand, og stadig murer, i fødebyen Vallund, og her døde han af brystsyge i 1850, knap 58 år gammel.

Anne måtte så overlade fæstehusmandsstedet til Jens Peder Christensen, hos hvem hun kom på aftægt. Her døde hun i 1860, 68 år gammel.

(Kilder: Bølling Herreds Skøde- og Panteprotokoller (B81-SP10) side 5 og (B81-SP14) side 256. Tage Olesen: Ølgod sogns gård- og slægtshistorie. 1988. Side 666. Knud Nielsen: Gårde og steder i Lønborg sogn. 1985. Side 81).

Børn:

- 6. i **Mads Nielsen**, f. 24.04.1814 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 24.04.1814 i hjemmet, d. 18.06.1865 i Tarm i Egvad sogn, begravet 21.06.1865 på Egvad kirkegård. Han blev gift med Sidsel Cathrine Lauridsdatter, også kendt som Cecil Cathrine Laustdatter, 24.09.1837 i Egvad kirke.
- ii **Maren Nielsdatter**, f. 06.06.1815 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 06.06.1815 i hjemmet, d. eft. 1845. Tjente i 1841 hos Hans Bertelsen, hvor hun blev besvangret af Laust Jensen, der tjente hos Jens Pedersen i Lunde. 1845 ugift indsidder i Vognslund i Ølgod. Partner med Laust Jensen. I Lunde.

- iii **Hans Nielsen**, f. 09.06.1816 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 09.06.1816 i hjemmet, d. 02.11.1888 i Vostrup i Lønborg sogn, begravet 08.11.1888 i Lønborg. Gdr. Vostrup i Lønborg (matr. 54) 1857-1885. Han blev gift med Appollone Catrine Jensdatter, 02.12.1857 i Lønborg kirke, f. 05.04.1819 i Bøel i Lønborg sogn, døbt 05.04.1819 i hjemmet, begravet 30.01.1890 i Lønborg, d. 22.01.1890 i Vostrup i Lønborg sogn.
- iv **Anne Cathrine Nielsdatter**, f. 20.07.1818 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 20.07.1818 i hjemmet, d. 15.11.1873 i Malle i Horne sogn, begravet 23.11.1873 i Horne. Hun blev gift med Jeppe Christensen, 06.12.1854 i Horne kirke, f. 07.09.1826 i Malle i Horne sogn, døbt 07.09.1826 i hjemmet, d. 17.05.1876 i Malle i Horne sogn, begravet 21.05.1876 i Horne. Gårdmand, senere husmand i Malle i Horne. Hængte sig.
- v **Maria Kirstine Nielsdatter**, f. 08.10.1820 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 08.10.1820 i hjemmet, d. 22.11.1821 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 28.11.1821 i Ølgod.
- vi **Maria Kirstine Nielsdatter**, f. 15.11.1822 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 15.11.1822 i hjemmet, d. 24.03.1893 i Havlund i Ølgod sogn, begravet 29.03.1893 i Ølgod. Hun blev gift med Jens Peder Christensen, 16.11.1851 i Ølgod kirke, f. 15.04.1823 i Agersnap i Ølgod sogn, døbt 15.04.1823 i Ølgod, d. 25.06.1895 i Hjedding i Ølgod sogn, begravet 01.07.1895 i Ølgod. Husmand i Vallund. Senere i Havlund.
- vii **Niels Christian Nielsen**, f. 23.06.1827 i Anneksgaard i Sædding sogn, døbt 24.06.1827 i hjemmet, d. 31.03.1832 i Sædding sogn, begravet 04.04.1832 i Sædding.
- viii **Kristen Niels Pedersen**, f. 30.05.1830 i Sædding sogn, døbt 31.05.1830 i Sædding kirke, d. eft. 1880. Husmand i Sønderbykjær i Stauning 1870. 1870 til Hanning. Husmand i Lykkehus. 1880 i Vørgod By. Han blev gift med Else Kirstine Jensen, 26.12.1866 i Stauning kirke, f. 25.06.1843 i Sønderby i Stauning sogn, døbt 02.07.1843 i Stauning kirke, d. eft. 1880.
- ix **Niels Christian Niels Pedersen**, også kendt som Niels Christian Nielsen, f. 18.01.1835 i Sædding sogn, døbt 01.02.1835 i Sædding kirke, d. 27.04.1885 i Hesselho i Tistrup sogn, begravet 03.05.1885 i Tistrup. Husmand i Hesselho i Tistrup. Han blev gift med Karen Hansen, 26.11.1859 i Tistrup kirke, f. 22.04.1832 i Tistrup i Tistrup sogn, døbt 13.06.1832 i Tistrup kirke, d. 1900.

13. **Anne Madsdatter**, f. 1792 i Lønborg sogn, d. 31.12.1860 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 08.01.1861 på Ølgod kirkegård.

14. **Laurids Hansen**, også kendt som Laust Hansen, f. 1777 i Tarm i Egvad sogn, døbt 16.02.1777 i Egvad kirke, d. 20.05.1849 i Tarm i Egvad sogn, begravet 25.05.1849 i Egvad kirkegård. Han blev gift med Anne Hansdatter, I 1795 oplyser lægdsrullen, at Laurids er 66 tommer høj - knap 173 cm - hvilket på den tid nok var lidt over middelhøjde.

Den 12.5.1807 købte han faderens gård i Tarm (hartkorn 5 td. 1 skp. 2 fdk.) for kun 600 rdl. Han kunne nu tænke på giftermål, og valget faldt på den 12 år yngre Anne Hansdatter fra Styg i Lønborg. I de følgende 25 år fødte hun ham 13 børn, hvoraf et var dødfødt, og to andre døde før konfirmationsalderen. Om det daglige liv i Tarm fortæller sønnesønnen Søren Karl Hansen (1845-1927) i Hardsyssels Aarbog: "Langs med Bækken Byen igennem er et smalt Engdrag, og ned mod dette laa Gaardene, de sydfor Bækken med Stuehus mod Nord, og de nordfor Bækken med Stuehus mod Syd. Paa enkelte Undtagelser nær ligedan indrettet. En lille Forstue, stor Dagligstue, et lille Sovekammer og en Storstue - "æ Stuestow" -, og udenfor denne to smaa Gæstekamre. Mellem enkelte af Beboerne var det Aftale, at de skulle se efter hverandres Lys de hellige Aftener. For Eks.: Laust Hansens maatte ikke tænde Lys

Juleaften, inden de først saa Knud Mølles havde tændt - de boede paa hver sin Side af Bækken -, og omvendt var det saa Nytaarsaften.

Om Vinteraftenerne tændte man i Reglen ikke Lys før Kl. 6; det gjaldt om at spare, saa Beholdningen af Lys kunde strække til Aaret om.

I Mørkningen strikkede Kvinderne, og Manden eller Karlen maatte godt vinde "en Ten", saa Rokken var ledig til at spinde paa, naar Lyset blev tændt. Snakken gik godt under dette; der var meget at fortælle om, ikke mindst fra Overtroens Verden. Naar saa Lyset var tændt, begyndte Konen at spinde, Pigen kartede, Karlen og maaske ogsaa Manden snoede Simer. Kom der fremmede og der ellers var Lejlighed, kunde det enkelte Steder godt blive til en lille "Fed og Mavr". I Begyndelsen af 50'erne brugtes hjemmestøbte Talglys, men i Tiden før var den trekantede Tranlampe almindelig. Naar Lyset var nedbrændt, blev den sidste Stump sat paa en "Profit" - en rund Pind med en lille Kop af Blik og tre Spidser af Jerntraad til at sætte Lysestumpen imellem. Skulde Konen i Køkkenet med Lys, havde hun en "Praas" - noget ligt en Ly-sestage, men med et Stykke spiralformet Jerntraad i øverste Ende. Stagen var omvunden med tvundet Lysgarn, der var dyppet et Par Gange i smeltet Talg; dette vikledes op om Spiralen og kunde give et sparsomt Lys. Skulde det være rigtig pænt, f.Eks. til Jul, kunde det hælde, den blev dyppet i Voks tilsat med Farve, rød eller grøn; den kaldtes da "Vokspraas". Under Aftenarbejdet havde hver sin bestemte Plads i Nærheden af den store Bilæggerovn. Lyset stod paa det lange Bord, saa nær som muligt, og var der Børn, som skulde læse Lektie, sad de paa Bænken og maatte se ved det samme Lys.

Gulvet i Stuerne var af stampet Ler, enkelte Steder var der Bræddegulv i Sovekamret. I Dagligstuen var fast Bænk hen under Vinduerne, foran var et langt Bord med lang Skammel udenfor; men af Stole var der kun faa. Alkovesenge med "Omhæng" eller "Skodder" fandtes alle Steder."

I begyndelsen af 1840'erne var Laurids midt i 60'erne, og selv om Anne endnu kun var godt 50 år, besluttede de at overlade gården til sønnen Hans og selv gå på aftægt. Laurids Hansen døde få år senere i 1849, 72 år gammel.

Anne derimod levede i endnu mange år, men blev ikke boende i Tarm. Hun døde i Aadum den 1. 1875 "af Alderdomssvaghed, Enke efter Gaardmand Laurids Hansen i Tarm. Opholdt sig hos Sønnen Husmand og lærer Søren Christian Lauridsen i Odderup...", 85½ år gammel.

Kilder:

Bølling Herreds Skøde- og Panteprotokol (B82G-SP7) s. 216.
Hardsyssels Aarbog 1921 side 72-73).

Børn:

- i **Maren Lauridsdatter**, f. 1811 i Tarm i Egvad sogn, døbt 20.09.1811 i Egvad kirke, d. 17.12.1890 i V. Herborg i Vorgod sogn, begravet 25.12.1890 i Vorgod. Boede sine sidste år hos datteren i Vorgod. Hun blev gift med Niels Andersen, 26.12.1832 i Egvad kirke, f. 1805 i Bølling sogn, døbt 23.12.1805 i hjemmet, d. 28.08.1879 i Lisenborg i Bølling sogn, begravet 09.09.1879 i Bølling. Bølling. 1834 indsidder og snedker, 1840, 1850 gmd. i Lisenborg.
- ii **Mette Catrine Lauridsdatter**, f. 1811 i Tarm i Egvad sogn, døbt 20.09.1811 i Egvad kirke, d. 07.06.1873 i Holstebro, begravet 15.06.1873 i Holstebro. Hun blev gift med Hans Eybye, 25.11.1838 i Egvad kirke, f. 10.12.1814 i Ringe sogn, d. eft. 1873. 1840 tømmermand på Lundenæs hovedgaard. 1845 husmand i Egvad. 1850, 1855 gmd. i Linde i Asp. 1860 snedker Holstebro Købstad, Lille Østergade, Søndre kvarter.
- iii **Kirsten Kirstine Lauridsdatter**, f. 1813 i Tarm i Egvad sogn, d. 24.04.1889 i Vognslund i Ølgod sogn, begravet 01.05.1889 i Ølgod. Hun blev gift med Niels Christensen, også kendt som Niels Christensen Forsom, 13.11.1842 i Egvad kirke, f. 03.10.1810 i Foersum i Egvad sogn, d. 19.06.1882 i Vognslund i Ølgod sogn, begravet 26.06.1882 i Ølgod. Gmd. i Vorgod (1843), Kjærgaard i Ølgod fra 1846.

- iv **Hans Lauridsen**, også kendt som Hans Laustsen, f. 1814 i Tarm i Egvad sogn, døbt 27.07.1814 i Egvad kirke, d. 23.07.1887 i Paabøl i Hoven sogn, begravet 27.07.1887 i Hoven. Gdr. Tarm (matr. 16a) fra o.1844. 1870 i Lønborg. Til sidst husmand i Paabøl i Hoven. Han blev gift med (1) Karen Eskesdatter, 20.03.1842 i Ølgod kirke, f. 19.08.1819 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 19.08.1819 i Ølgod, d. 02.07.1865 i Tarm i Egvad sogn, begravet 09.07.1865 i Egvad. Datter af Eske Christian Christensen og Hstr. Kirsten Christensdatter, Vallund. Han blev gift med (2) Kirsten Nielsdatter, 22.06.1870 i Hoven kirke, f. 11.07.1816 i Aadum sogn, døbt 11.07.1816 i Aadum, d. 07.03.1892 i Paabøl i Hoven sogn, begravet 13.03.1892 i Hoven. Dt. af Niels Jessen og Maren Christensdatter. Ved vielsen af Paabøl.
7. v **Sidsel Cathrine Lauridsdatter**, også kendt som Cecil Cathrine Laustdatter, f. 10.10.1815 i Tarm i Egvad sogn, døbt 1815 i Egvad kirke, d. 03.10.1878 på Fattiggaarden i Egvad sogn, begravet 10.10.1878 på Egvad kirkegård. Hun blev gift med Mads Nielsen, 24.09.1837 i Egvad kirke.
- vi **Hans Christian Lauridsen**, f. 01.09.1817 i Tarm i Egvad sogn, d. 15.08.1902 i Tarm i Egvad sogn. Han blev gift med (1) Else Marie Nielsdatter, 17.12.1843, f. 1823 i Skjern sogn, Bølling hrd., døbt 02.06.1823 i Skjern, d. 25.12.1854 i Tarm i Egvad sogn, begravet 02.01.1855 i Egvad. Han blev gift med (2) Karen Nielsdatter, f. ca. 1826 i Skjern.
- vii **Henning Lauridsen**, f. 10.12.1818 i Tarm i Egvad sogn, døbt 10.12.1818 i hjemmet, d. 28.02.1893 i Kolstrup i Sdr. Lem sogn, begravet 07.03.1893 i Sdr. Lem. Gdr. Kolstrup i Sdr. Lem (matr. 60) fra 1850. Han blev gift med Marie Kirstine Mouridsdatter, 21.10.1849 i Sdr. Lem kirke, f. 26.04.1831 i Kolstrup i Sdr. Lem sogn, døbt 23.05.1831 i Sdr. Lem, d. 28.04.1894 i Kolstrup i Sdr. Lem sogn, begravet 04.05.1894 i Sdr. Lem.
- viii **Hans Karl Vogler Lauridsen**, f. 10.08.1821 i Tarm i Egvad sogn, døbt 10.08.1821 i hjemmet, d. 11.11.1896 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 18.11.1896 i Ølgod. Grd. Foersum (matr. 7) i Egvad sogn fra 1847. 1890 aftægtsmand i Vallund. Han blev gift med Else Nielsdatter, 14.11.1847 i Egvad kirke, f. 21.03.1819 i Nr. Bork sogn, døbt 22.03.1819 i hjemmet, d. 21.02.1908 i Vittarp i Aadum sogn, begravet 28.02.1908 i Aadum. Plejedatter hos Milter Nielsen i Foersum.
- ix **dødfødt pige**, f. 22.01.1823 i Tarm i Egvad sogn, d. 22.01.1823 i Tarm i Egvad sogn.
- x **Else Marie Lauridsdatter**, f. 12.10.1824 i Tarm i Egvad sogn, d. 15.11.1859 i Odderup i Aadum sogn, begravet 22.11.1859 i Aadum. Døde i barselseng. Hun blev gift med Hans Nielsen, 13.11.1853 i Egvad kirke, f. 20.10.1826 i Nr. Bork sogn, døbt 21.10.1826 i hjemmet, d. 09.02.1910 i Kirkeby i Aadum sogn, begravet 18.02.1910 i Aadum. Gmd. Odderup i Aadum. Husmand i Aadum kirkeby.
- xi **Laust Christian Lauridsen**, f. 09.08.1827 i Tarm i Egvad sogn, d. 08.04.1835 i Tarm i Egvad sogn.
- xii **Appollone Marie Lauridsdatter**, f. 21.10.1830 i Tarm i Egvad sogn, døbt 24.10.1830 i Egvad, d. 11.03.1832 i Tarm i Egvad sogn.
- xiii **Søren Christian Lauridsen**, f. 09.06.1836 i Tarm i Egvad sogn, døbt 19.06.1836 i Egvad, d. 17.02.1917 i Bindesbøl i Aadum sogn, begravet 24.02.1917 i Aadum kirkegård. Hmd.

i Odderup; lærer ved Rosendal biskole i Aadum 1860-96. Tjenestegjorde ved 12. Reg. 6. Comp. som Menig nr. 289 i 1864. Erindringsmedalje i 1876-77, Hædersgaven i 1914, nr.13345 i Rigsarkivet. 1899 i Odderup. Adr. 1913, Bindsbøl, Aadum pr. Tarm. Han blev gift med Anne Marie Nielsdatter (Harboe), før 1859, f. 28.02.1821 i Fjand i Sdr. Nisum sogn, d. 08.08.1899 i Odderup i Aadum sogn, begravet 11.08.1899 i Aadum, døbt 28.02.1821 i hjemmet. Datter af skolelærer Niels Jensen Harboe og Hustru Kirsten Hansdatter.

15. **Anne Hansdatter**, f. aug.1789 i Styg i Lønborg sogn, d. 18.01.1875 i Odderup i Aadum sogn, begravet 26.01.1875 i Aadum kirkegård.

Tipoldeforældre

16. **Mads Christensen Bonde**, f. 1746 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 20.11.1746 i Stauning kirke, d. 1801 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 16.06.1801 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Anne Jacobsdatter, ca. 1768 i Sdr. Lem, Mads og Anne blev gift o. 1768. I forbindelse med giftermålet har han sikkert overtaget Bousøgaard efter faderen, der da var over 60 år, og her fik ægteparret i alt 10 børn.

Mads var tilsyneladende en velstillet mand, der havde råd til at købe bøndergårde, når godserne solgte ud. I april 1779, da der var auktion over gods fra Lundenæs, købte han Jens Mortensens fæstegård i Søn-derby på ca. 9 tdr. hartkorn for godt 160 rdl., samt Jens Jensen Heedes fæstegård i Hedeby på godt 7 tdr. hartkorn for lidt over 80 rdl.

I december 1787 solgte han den første gård til Jens Mortensen for 500 rdl., men da Jens samtidig ud-stedte en obligation på 500 rdl. til Mads Bonde, fik denne nok ingen kontanter udbetalt. Samme år lånte han 225 rdl. til Laurids Nielsen i Sønderby, der også måtte udstede en obligation, så penge var åbenbart ikke en mangelvare for Mads; han beholdt da også gården i Hedeby, til sin død. Derimod havde han endnu i 1789 ikke fået købt Bousøgaard, der hørte under Holmgaard i Sdr. Lem sogn; men da dette gods kom på auktion i midten af 1790-erne, har han sikkert købt sin fødegård, i hvert fald ejer Anne den i 1804.

Mads Christensen Bonde døde i 1801 og blev begravet den 16. juni på Stauning kirkegård, kun 54 år gammel. Desværre er det ikke lykkedes at finde skifteforretningen efter ham; men fra en oversigt over sluttede skifter i Ringkøbing amt ved vi, at skiftet blev påbegyndt 11. august og sluttet 23. august 1801. Hans umyndige sønner arvede hver 400 rdl. og døtrene det halve, de myndige børn har vel arvet det samme, den myndige Christen fik i hvert fald også 400 rdl.; så den samlede arv til børnene må have været på 2.800 rdl., og var Annes part af tilsvarende størrelse, var der altså en formue på i alt 5.600 rdl. Året efter solgte Anne gården i Hedeby til sønnen Christen for 850 rdl. (han solgte den videre i 1807 for 900 rdl.), og den 5.7.1804 solgte hun Bousøgaard til sønnen Niels (den ældre). Hun fik ophold på gården, som hun lod en del af sin kapital stå i, den skulle så ved hendes død udbetales til de 3 yngste sønner.

(Kilder: Designation over sluttede skifter i Ringkøbing Amt 1801 (B8-1111) nr. 74. Bølling Herreds Skøde- og Panteprotokoller (B80C-SP1) s. 56b, 57, 635, 701b, (B80C-SP2) s. 22, 80. Niels Høy: Beboere i Stauning i ældre tid. Privattræk 1951).

Børn:

- i **Maren Madsdatter**, f. 1769 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 16.07.1769 i Stauning kirke, d. 1790 i Stauning, begravet 28.11.1790 i Stauning. Hun blev gift med Benjamin Gynther Henningsen, 06.06.1789 i Velling kirke, f. 1765 i Janderup ?, d. 06.03.1811 i Korsdal i Sdr. Lem sogn. Tømrer; lmd. Korsdal i Sdr. Lem. Sognefoged. Skifte B80C-27 s. 185, 7 børn.
- ii **Bodil Madsdatter**, f. 30.07.1770 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 05.08.1770 i Stauning kirke, d. 04.12.1839 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 13.12.1839 i Stauning. Hun blev gift med Søren Christensen, 17.10.1790 i Stauning kirke, f. 1757 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 24.07.1757 i Stauning kirke, d. 03.12.1822 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 15.12.1822 i Stauning. Gmd. i Langkjær (738) 1790-1833.
- iii **Karen Madsdatter**, f. 1773 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 18.04.1773 i Stauning kirke, d. 24.05.1831 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, begravet 29.05.1831 i Sdr. Lem. Hun blev gift med (1) Benjamin Gynther Henningsen, 16.10.1791 i Stauning kirke, f. 1765 i Janderup ?, d. 06.03.1811 i Korsdal i Sdr. Lem sogn. Tømrer; lmd. Korsdal i Sdr. Lem. Sognefoged. Skifte B80C-27 s. 185, 7 børn. Hun blev gift med (2) Niels Jensen (Korsdal), 29.09.1811 i Sdr. Lem, f. 1782 i Sønderby i Stauning sogn, døbt 15.09.1782 i Stauning, d.

29.06.1829 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, begravet 08.07.1829 i Sdr. Lem. Gdr. Korsdal i Sdr. Lem fra 1811.

- iv **Kirsten Madsdatter**, f. 1775 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 17.02.1775 i Stauning kirke, d. 1813 i Sdr. Lem sogn, begravet 10.01.1813 i Sdr. Lem kirkegård. Skifte B80C-27 s. 303b, 4 børn. Hun blev gift med Jacob Jensen Nygaard, 29.09.1799 i Stauning kirke, f. 19.12.1768 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, d. 31.07.1848 i Bækbo i Sdr. Lem sogn. Gmd. Nygaard o.1800-36, Bækbo i Sdr. Lem 1836-48. "Jacob Jensen Nyegaard af Lemb Sogn og Kirsten Mads Datter af Stauning Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, uanseet at De skulle være Sødskende Børn. Kiøbenhavn 6 September 1799." (C4-157 1799 nr. 390).
- v **Christen Madsen Bonde**, f. 1777 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 20.04.1777 i Stauning kirke, d. 30.01.1853 i Koustrup i Velling sogn. Gmd. "Strandgaard" i Koustrup i Velling. VS s. 317. Han blev gift med (1) Vibekke Christensdatter, f. 1778. Han blev gift med (2) Erikka Christensdatter, 08.06.1802 i Velling, f. 1781 i Velling sogn, døbt 04.06.1781 i Velling, d. 17.07.1861 i Velling sogn. Dt. af Christen Krogsgaard og Gunder Jensdatter.
- vi **Mette Madsdatter**, f. 1779 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 28.02.1779 i Stauning kirke, d. 12.06.1870 i Sønderby i Stauning sogn, begravet 17.06.1870 i Stauning. Hun blev gift med Christen Christensen, også kendt som Christen Chr. Krogsgaard/Fruergaard, 15.03.1807 i Stauning, f. 1779 i Østerby i Stauning sogn, døbt 07.11.1779 i Stauning kirke, d. 30.09.1862 i Sønderby i Stauning sogn, begravet 05.10.1862 i Stauning. Gmd. i Stauning: Krogsgaard (731) 1804-24, Fruergaard (628) 1824-35.
- 8. vii **Niels Madsen Bonde**, f. 1780 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 19.11.1780 i Stauning kirke, d. 02.01.1867 i Bousø i Stauning sogn, begravet 11.01.1867 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Kirsten Christensdatter, 15.03.1807 i Stauning kirke.
- viii **Niels Madsen Bonde**, f. 1784 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 04.04.1784 i hjemmet, d. 02.05.1872 i Rækkergaard i Hanning sogn, begravet 12.05.1872 i Hanning. Forp. Dejbjerg Præstegard; gdr. Rækkergaard i Hanning 1842-50. 6 børn. Han blev gift med (1) Mariane Andersdatter, 19.04.1818 i Dejbjerg kirke, f. 1788 i FASTER sogn, d. 03.07.1820 i Præstegaarden i Dejbjerg sogn, begravet 08.07.1820 i Dejbjerg. Han blev gift med (2) Mariane Lauridsdatter, 01.06.1823 i Dejbjerg kirke, f. 1794 i Stokholm i Sdr. Lem sogn, døbt 24.08.1794 i Sdr. Lem kirke, d. 29.06.1835 i Dejbjerg sogn, begravet 05.07.1835 i Dejbjerg.
- ix **Jacob Madsen Bonde**, f. 1786 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 22.03.1786 i hjemmet, d. 09.09.1861 i No i Hee sogn, begravet 17.09.1861 i Hee. Gmd. i Østergaard i No. Han blev gift med (1) Maren Catrine Christensdatter, 24.11.1822 i Hee kirke, f. 1783 i Lybæk i Hee sogn, døbt 30.11.1883 i Hee, d. 20.08.1827 i Ø. No i Hee sogn, begravet 26.08.1827 i Hee. Skifte B80A-165 s. 56b, 71 og 150b. 1 fællesbarn. Han blev gift med (2) Inger Kirstine Michelsdatter, 1828, f. 12.01.1801 i Debelmose i Sdr. Borris sogn, d. 10.04.1889 i Østerno, begravet 17.04.1889 i Hee. Dt. af Michel Christensen Debelmose og h. Anne Kirstine Andersdatter Handerup.
- x **Lars Madsen Bonde**, f. 1788 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 28.09.1788 i Stauning kirke, d. 15.02.1854 i Heager i Hee sogn, begravet 24.02.1854 i Hee. Gmd. i Heeager i No (matr. 4) 1825-55. 1901: 3 børn (B80A-5298 s. 124). Døde af brystsvaghed. Han blev gift med Kirsten Jensdatter, ca. 1826, f. 1795 i Lybæk i Hee sogn, døbt 03.08.1795 i hjemmet, d. 20.10.1868 i Heeager i Hee sogn, begravet 29.10.1868 i Hee.

17. **Anne Jacobsdatter**, f. 1746 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 20.11.1746 i Sdr. Lem kirke, d. 1815 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 15.01.1815 i Stauning kirkegård.
18. **Christen Hansen**, f. 1738 i Østerby i Stauning sogn, døbt 27.05.1738 i Stauning kirke, d. 1800 i Østerby i Stauning sogn, begravet 28.12.1800 i Stauning kirkegård. Allerede nogle år før giftermålet havde Christen fæstet en gård i Østerby i Stauning på godt 9½ td. hartkorn - formodentlig overtog han den efter faderen. Gården hørte på det tidspunkt under Lundenæs, og landgilden var på 5 rdl.; men senere kom den ind under Lønborggaard, også her var landgilden på 5 rdl. På denne gård fødte Anne i alt 10 børn; men kun halvdelen overlevede forældrene. Selv om Christen var fæstebonde, købte han alligevel i årenes løb lidt jord op: 1782 en eng på Stauning øster mærsk (150 rdl. i 1801), 1788 en eng i Stauning (40 rdl.), 1794 en eng i Velling mærsk (150 rdl.) og 1795 nogle enge i Stauning Østerby mærsk (58 rdl.). Desuden købte han i 1795 konge- korn- og kvæg-tienderetten til sin egen fæstegård. Christen Hansen døde i december 1800. Han var da en ret holden mand, hvilket også prægede nogle af de ting, han efterlod, selv om indholdet af hans kiste med klæder ikke synede af alverden: 1 kjole, 4 veste, 4 undertrøjer, 2 brystduge, 2 par bukser, 4 skjorter, 2 kraver, 2 halstørklæder, 2 par strømper, en hat, et par læderhandsker og et par sko. Den ene vest var dog forsynet med 24 sølvknapper, og også i dagligstuen var der tegn på velstand. Foruden de sædvanlige effekter: fyrretræsbord, skammel, 4 stole, egeskab, jernbilæggerovn, mælkesætter (40 stk.), 3 senge med diverse sengeklæder, så var der også et stueur med hus, et sølvbæger, 5 sølvskeer, 2 tinlysestager, en messinglysestage og 5 salmebøger. Gårdens besætning bestod af 2 stude, 10 køer, 4 kalve, 4 avlsvæddere, 12 får og 1 svin. Det mest værdifulde i boet var dog nogle panteobligationer, der kunne tyde på en vis udlånsvirksomhed; han havde tilgodehavender hos følgende:
Christen Kolby i Rindum Nygaard 650 rdl. (obligation fra 1789)
Anders Pedersen Grimstrup i No 99 rdl. (do. 8.6.1795)
Gravers Christensen i Velling Kirkeby 300 rdl. (do. 25.6.1797)
Mads Christensen i Stauning Toldhus 200 rdl. (do. 24.1.1799)
Jens Hansen i Hedeby i Stauning 225 rdl. (do. 19.12.1799)
Jens Nielsen i Strandby 250 rdl. (do. 1800)
Knud Lauritsen i Velling Kirkeby 104 rdl. (do. 1800)
Niels Iversen i Bjerregaard 50 rdl. (uden bevis)
Jens Krogsgaard 100 rdl. (do.)
Mette Miltersdatter i Sønderby 59 rdl. (do.)
Af gæld var der kun 97 rdl. til Den Kgl. Kreditkasse i København, hvortil kom begravelsesomkostninger og skifteudgifter. Boets samlede værdi beløb sig til 2751 rdl. 5 mk. og 12 sk., hvoraf Anne skulle have det halve. Til hver af sønnerne blev der knap 344 rdl. og til døtrene det halve. Fæstet af gården blev nu overtaget af Anne, og hun beholdt den til 17.10.1808. Herefter gik den over til sønnen Jens, der i årlig landgilde måtte betale 24 rdl. samt yde hoveri til Lønborggaard. Anne Christensdatter kom på aftægt hos ham, og her døde hun i 1825, 72 år gammel.

(Kilder: Lundenæs Jordebog 1775 (G452-1). Lønborggaard Jordebog 1782 (G456-3). Lønborggaard Skifteprotokol (G456-13) s. 362b. Lønborggaard Fæsteprotokol (G456-4) s. 233-234. Bølling Herreds Skøde- og Panteprotokol (B80C-SP1) s. 185, 347, 365). Han blev gift med Anne Christensdatter, 10.10.1773 i Stauning kirke.

Børn:

- i **Hans Christensen**, f. 1774 i Østerby i Stauning sogn, døbt 31.07.1774 i Stauning kirke, d. 1799 i Østerby i Stauning sogn, begravet 05.05.1799 i Stauning kirkegård.
- ii **Maren Christensdatter**, f. 1775 i Østerby i Stauning sogn, døbt 20.08.1775 i Stauning kirke, d. 19.09.1845 i Mejlbj i Stauning sogn, begravet 28.09.1845 i Stauning. Hun blev

- gift med Jens Andersen (Albeck), 01.01.1801 i Stauning, f. 1771 i Mejlby i Stauning sogn, d. 1853 i Mejlby i Stauning sogn. Gdr. Mejlby i Stauning (111) 1801-41.
- iii **Chresten Christensen**, f. 1777 i Østerby i Stauning sogn, døbt 29.06.1777 i Stauning kirke, d. 1779 i Østerby i Stauning sogn, begravet 01.05.1779 i Stauning kirkegård.
- iv **Christen Christensen**, også kendt som Christen Chr. Krogsgaard/Fruergaard, f. 1779 i Østerby i Stauning sogn, døbt 07.11.1779 i Stauning kirke, d. 30.09.1862 i Sønderby i Stauning sogn, begravet 05.10.1862 i Stauning. Gmd. i Stauning: Krogsgaard (731) 1804-24, Fruergaard (628) 1824-35. Han blev gift med Mette Madsdatter, 15.03.1807 i Stauning, f. 1779 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 28.02.1779 i Stauning kirke, d. 12.06.1870 i Sønderby i Stauning sogn, begravet 17.06.1870 i Stauning.
- v **Jens Christensen**, f. 1782 i Østerby i Stauning sogn, døbt 08.04.1782 i Stauning, d. 29.06.1848 i Østerby i Stauning sogn. Gmd. i Østerby (203) 1808-1850. Han blev gift med Else Jensdatter, 26.12.1809 i Stauning, f. 1784 i Fjerbæk i Lønborg sogn, d. 27.01.1860 i Østerby i Stauning sogn.
- vi **Niels Christensen**, f. 1784 i Østerby i Stauning sogn, døbt 29.02.1784 i Stauning kirke, d. 08.07.1851 i Kjærgaard i Sdr. Lem sogn, begravet 13.07.1851 i Sdr. Lem. Forpagter Stauning præstegd. 1821-30, Gdr. Lem Kjærgaard 1830-54. Han blev gift med Sidsel Jensdatter, 28.10.1821 i Stauning kirke, f. 1786 i Fjerbæk i Lønborg sogn, d. 11.11.1869 i Kjærgaard i Sdr. Lem sogn, begravet 19.11.1869 i Sdr. Lem.
9. vii **Kirsten Christensdatter**, f. 1787 i Østerby i Stauning sogn, døbt 05.08.1787 i Stauning kirke, d. 26.01.1861 i Bousø i Stauning sogn, begravet 03.02.1861 i Stauning kirkegård. Hun blev gift med Niels Madsen Bonde, 15.03.1807 i Stauning kirke.
- viii **Jens Christensen**, f. 1789 i Østerby i Stauning sogn, døbt 26.12.1789 i Stauning kirke, d. 1794 i Østerby i Stauning sogn, begravet 26.01.1794 i Stauning kirkegård.
- ix **Peder Christensen**, f. 1792 i Østerby i Stauning sogn, døbt 23.09.1792 i Stauning kirke, d. 1794 i Østerby i Stauning sogn, begravet 09.02.1794 i Stauning kirkegård.
- x **Jens Christensen**, f. 12.10.1796 i Østerby i Stauning sogn, døbt 12.10.1796 i Stauning kirke, d. 16.10.1796 i Østerby i Stauning sogn, begravet 16.10.1796 i Stauning kirkegård.
19. **Anne Christensdatter**, f. 18.12.1752 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 24.12.1752 i Stauning kirke, d. 22.04.1825 i Østerby i Stauning sogn, begravet 01.05.1825 i Stauning kirkegård.
20. **Peder Simonsen**, f. 1742 i Stauning sogn, døbt 23.09.1742 i Stauning kirke, d. 29.11.1778 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 06.12.1778 på Stauning kirkegård. Han blev gift med (1) Mette Christensdatter, 24.06.1770 i Stauning kirke, f. 1741 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 16.07.1741 i Stauning kirke, d. 05.01.1771 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 09.01.1771 i Stauning kirkegård. Han blev gift med (2) Anne Christensdatter, 27.10.1771 i Stauning kirke, Peder blev gift første gang i 1770 i Stauning med Mette Christensdatter, der var født i Langkjær i 1741. Efter giftermålet overtog Peder Simonsen fæstet på svigerforældrenes gård i Langkjær. Den hørte under Lundenæs og var på 4,64 tdr. hartkorn, landgilden var 5 rdl. Ægteskabet blev dog kort. 1771 "onsdagen den 2. januar blev Peder Simonsens tvillinger fødte, drengen først om morgenen men døde, pigen derpaa om aftenen, som eene levede, for svagheds skyld hjemmedøbt og kaldet Sidsel. Dets hjemmedaab blev confirmeret onsdag 9. jan." Drengen blev begravet 9. januar, og samme dag blev også Mette begravet. Hun var ganske vist blevet "vel forløst, men døde dog af barnsnød d. 5. jan."

Samme år giftede Peder sig igen. Det var på den tid, Struensee var i gang med sine mange reformer, og en af dem sikrede, at man måtte gifte sig med sin svigerinde, hvilket før havde været forbudt. Peder Si-monsen blev "dend første mand her, der har ægtet sin afdøde hustrus søster," nemlig Anne, der var født i Langkjær i 1749. Vielsen fandt sted i Stauning kirke den 27.10.1771.

Sammen fik de 4 børn, inden Peder Simonsen døde i 1778, kun 36 år gammel.

Året efter var det så Annes tur til at gifte sig igen, denne gang med den 22 år ældre enkemand Niels Jensen Krogsgaard, der også var fæster i Langkjær. De blev gift den 1.11.1779, og med ham fik Anne 3 børn.

Deres to fæstegårde blev lagt sammen og senere købt til selveje, men o. 1795 frasolgte 1½ tønne hartkorn til Milther Nielsen i Bousøe, hvorefter gårdens hartkorn var på ca. 7,75 tønne.

Niels Jensen Krogsgaard døde i 1800. Det første års tid drev Anne selv gården videre; men den 30.11.1801 solgte hun gården til sønnen Christen på de betingelser, at hun skulle have den østre stue til sit ophold, at Christen betalte hendes gæld til Christen Christensens enke i Søn-derby, 175 rdl., til Christen Kolding i Mejlbj, 125 rdl. og til Jens Jensen Heede, 50 rdl., at han til hendes og Niels Krogsgaards 2 sønner udbetalte deres fædrene arv på 70 rdl. 3 mk. og ¼ skilling til hver, at disse 2 sønner samt sønnen af 1. ægteskab, Simon, skulle have 100 rdl. hver, og at hendes søsterdatter, Sidsel, skulle have 50 rdl.

Anne Christensdatter tilbragte herefter den næste snes år som aftægtskone i Langkjær, hvor hun døde i 1822, næsten 73 år gammel.

(Kilder: Lundenæs Jordebog (G452-1). Bølling Herreds Skøde- og Panteprotokoller (B80C-SP1) s. 345b, 505. (B80C-SP2) s. 98b-99b).

Børn af Mette Christensdatter:

- i **Sidsel Pedersdatter**, f. 02.01.1771 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 02.01.1771 i Stauning, d. 04.03.1864 i Leding i Dejbjerg sogn, begravet 13.03.1864 i Dejbjerg. Hun blev gift med Laurids Dideriksen, ca. 1806, f. 1769 i Skads sogn, d. 30.11.1850 i Leding i Dejbjerg sogn, begravet 08.12.1850 i Dejbjerg. 1803 i Bedsted i Sønderjylland. (1804)-(1809) i Hee. Hmd. i Nr. Leding i Dejbjerg. DS s. 199.
- ii **udøbt søn**, f. 02.01.1771 i Langkjær i Stauning sogn, d. 02.01.1771 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 09.01.1771 i Stauning. 1860 hmd. i Torsted.

Børn af Anne Christensdatter:

10. iii **Christen Pedersen Krogsgaard**, f. 1772 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 02.08.1772 i Stauning kirke, d. 12.01.1845 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 19.01.1845 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Mette Pedersdatter, 03.10.1802 i Stauning kirke.
- iv **Simon Pedersen**, f. 1774 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 10.07.1774 i Stauning kirke, d. 08.05.1842 i Østerkjær i Hee sogn, begravet 13.05.1842 i Hee. 1840 aftægtsmand i Østerkjær i Hee hos Niels Christian Aaes. Han blev gift med Christence Christensdatter, 1804 i Skjern, f. ca. 1777 i Skjern sogn, Bølling hrd., d. 06.06.1848 i Østerkjær i Hee sogn, begravet 12.06.1848 i Hee.
- v **Peder Pedersen Krogsgaard**, f. 1776 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 14.07.1776 i Stauning kirke, d. 1798 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 18.11.1798 i Stauning kirkegård.
- vi **Mette Pedersdatter**, f. 1778 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 04.10.1778 i Stauning kirke, d. 30.05.1779 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 1779 i Stauning kirkegård.

21. **Anne Christensdatter**, f. 1749 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 23.03.1749 i Stauning kirke, d. 23.02.1822 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 03.03.1822 i Stauning kirkegård. Hun blev gift med (1) Peder Simonsen, 27.10.1771 i Stauning kirke. Hun blev gift med (2) Niels Jensen Krogsgaard, 14.11.1779 i Stauning kirke, f. 1727 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 06.04.1727 i Stauning kirke, d. 1800 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 25.05.1800 i Stauning kirkegård.

Børn af Peder Simonsen: se ovenfor

Børn af Niels Jensen Krogsgaard:

- v **Peder Nielsen (Krogsgaard)**, f. 1780 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 25.06.1780 i Stauning kirke, d. 13.03.1855 i Skjern sogn, Bølling hrd., begravet 18.03.1855 i Skjern. Gdr. Sønderby i Stauning (622) 1807-23; i Skjern 1823-55. 1834, 1845 hmd. i Engsig. 1834 tillige daglejer. 1855 almisselem. Han blev gift med Ane Marie Pedersdatter, 04.10.1807 i Stauning, f. 1772 i Halby i Stauning sogn, d. 04.06.1849 i Engsig i Skjern sogn, begravet 10.06.1849 i Skjern. Dt. af Peder Thomsen og hstr. Maren Jensdatter, Halby i Stauning (007).
- vi **Thomas Nielsen Krogsgaard**, f. 1782 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 03.03.1782 i Stauning kirke, d. 03.02.1864 i Sønderby i Stauning sogn, begravet 11.02.1864 i Stauning. Gmd.: 1809-17 Andrup i Stauning; 1817-38 i Lønborg (matr. 4); 1838-41 i Sønderby i Stauning (648). Han blev gift med Kirsten Pedersdatter, 28.05.1809 i Stauning, f. 1783 i Andrup i Stauning sogn, døbt 28.09.1783 i Stauning, d. 01.04.1867 i Hedeby i Stauning sogn, begravet 10.12.1867 i Stauning.
- vii **Christen Nielsen**, f. 1784 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 10.07.1784 i Stauning kirke, d. 1793 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 13.11.1793 i Stauning kirkegård.
22. **Peder Christensen**, f. 1747 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 30.03.1747 i Stauning kirke, d. 26.11.1817 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 07.12.1817 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Mariane Nielsdatter, 01.10.1775 i Stauning kirke, Peder blev født i 1747 i Langkjær i Stauning. Da han var 20 år døde faderen, og et par år efter, den 9.1.1771, fik han lov til at overtage fæstegården i Langkjær på godt 4 tdr. hartkorn, som moderen havde afstået til ham imod, at han gav hende "ophold sin livs tid ... og endelig er aftalt, at sønnen Peder Christensen, ej maa gifte sig eller indtage kone saa længe hans farmoder lever, at ikke gaarden alt for meget skal blive bebyrdet." Fæstegården må han beholde i "hans livs tid", hvis han ellers i rette tid betaler alle kongelige skatter og "aarlig landgilde til hvert aars Martini, 6 rdl; item forretter kørsel, ægt og arbejde som sædvanligt, for-uden de til Lundenæs gørende aarlige hovdage i avlingens (tid) med heste, vogn og fornødne folk. Item gaardens bygninger og besætning forbedrer og altid ved god magt i fuldkommen god stand holde, marken og ejendommene til ingen upligt bruge lade, men dennem forsvarlig drive, dyrke og behandle... Udi indfæstning betalt 9 rdl. 4 mk." I december 1771 blev fæstegården overtaget af Lønborggaard; men det har nok ikke fået den store betydning for Peder, landgilden var fortsat 6 rdl. og der var ikke den store forskel i afstanden til de 2 herregårde. Den gamle farmor Ellads døde i januar 1773, og Peder kunne nu tænke på at indgå ægteskab. Den 25.6.1775 trolovede han sig med Mariane, der var født i Vester Marup i Skjern i 1752, men som nu boede i Stauning. I dette ægteskab blev der i de følgende 20 år født 6 børn, hvoraf et dog døde, inden det var år gammel. I august 1804 døde Marianne, kun 51 år gammel. På det tidspunkt bestod stuehuset af dagligstue, storstue, 2 små kamre, køkken og bryggers. I dagligstuen var der bl.a. 2 senge, et bord med skammel, 4 stole, en jernbilæggekakkelovn, et stueur (uden hus), 2 tinlysestager, en tinkande, en tepotte og 6 par kopper, 12 tallerkener, 8 træskeer og 20 mælkesætter. Storstuens indbo var kun et bord og to senge med sengetøj. I køkkenet var der bl.a. en jernpande, en jerngryde, 4 andre gryder, 6 pletter og en gammel

tekedel. Det mest værdifulde i bryggerset var en kobberbryggekedel til 4 rdl., i det ene kammer var der 3 øltønder, en smørkærne, 3 smørfjerdinger og en rok, og i det andet kammer var en seng med sengetøj. Gårdens besætning bestod af 8 køer, 4 stude, 1 kvie, 2 ungvæddere, 13 får og et svin. Desuden ejede Pe-der Christensen noget agerjord (ca. 1 3/4 td. hartkorn) købt i 1793 og vurderet til 700 rdl., et stykke eng i Lille Lakier vurderet til 100 rdl., og nogle andre engstykker købt i 1798, vurderet til 200 rdl. Boets samlede indtægt var på godt 1261 rdl., og udgifterne beløb sig til godt 561, hvoraf hovedparten var en gæld til Christen Bjerregard på 500 rdl. Til deling mellem Peder og de 5 børn var der så 700 rdl., som Peder skulle have halvdelen af. Datteren Mette, eller rettere hendes mand, skulle selv afregne med Peder, de øvrige børns arv skulle blive stående i boet indtil videre.

Peder Christensen beholdt selv gården i endnu nogle år, hvorefter han gik på aftægt hos sønnen, der overtog den. Han døde i Langkjær i 1817 af "alderdom og svaghed" i en alder af godt 70 år.

(Kilder: Lønborggaard Fæsteprotokol (G456-4) s. 100-101. Lønborggaard Skifteprotokol (G456-13) s. 392a-394a. Bølling Herreds Skøde- og Panteprotokoller (B80C-SP1) s. 202, 345b, 573b. (B81-SP8) s. 98).

Børn:

- i **Bodil Kirstine Pedersdatter**, f. 1776 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 11.08.1776 i Stauning kirke, d. 02.05.1862 i Pedersborg i Bølling sogn. Hun blev gift med Peder Madsen Nygaard, 1806, f. 30.06.1771 i Vejlen i Skjern sogn, Bølling hrd., d. 25.07.1859 i Pedersborg i Bølling sogn. Lmd. i Kagmose i Bølling (1801), Dejbjerg, Faster, Stauning, Hanning; Nygaard i Bølling til 1841.
11. ii **Mette Pedersdatter**, f. 1778 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 14.06.1778 i Stauning kirke, d. 05.02.1857 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 13.02.1857 i Stauning kirkegård. Hun blev gift med Christen Pedersen Krogsgaard, 03.10.1802 i Stauning kirke.
- iii **Christen Pedersen**, f. 1785 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 17.07.1785 i Stauning, d. 30.12.1785 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 08.01.1786 i Stauning kirkegård.
- iv **Christen Pedersen**, f. 1788 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 15.06.1788 i Stauning kirke, d. 20.09.1841 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 26.09.1841 i Stauning. Gmd. i Langkjær (740) 1818-62. Han blev gift med Maren Jensdatter, 15.10.1826 i Stauning, f. 1794 i Strandby i Stauning sogn, døbt 02.11.1894 i Stauning, d. 1867.
- v **Karen Pedersdatter**, f. 1790 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 08.08.1790 i Stauning kirke, d. 20.07.1861 i Vognbjerg i Dejbjerg sogn, begravet 26.07.1861 i Dejbjerg. Hun blev gift med Peder Madsen (Venner), 14.11.1821 i Stauning, f. ca. 1790 i Levring sogn, d. 08.06.1845 i Vognbjerg i Dejbjerg sogn, begravet 15.05.1845 i Dejbjerg. Søn af Mads Pedersen, Lem. Hmd. i Nr. Vognbjerg i Dejbjerg.
- vi **Niels Pedersen**, f. 1794 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 01.01.1795 i Stauning kirke, d. 13.08.1851 i St. Skindbjerg i Dejbjerg sogn, begravet 19.08.1851 i Dejbjerg. Gdr. St. Skindbjerg i Dejbjerg 1831-51 efter svigerfaderen. Sindssvag. Han blev gift med Marie Margrethe Strandbygaard, 06.08.1825 i Dejbjerg kirke, f. 1803 i Dejbjerg sogn, d. 20.06.1873 i St. Skindbjerg i Dejbjerg sogn, begravet 26.06.1873 i Dejbjerg. Døde af lungebetændelsen.
23. **Mariane Nielsdatter**, f. 1752 i V. Marup i Skjern sogn, Bølling hrd., døbt 23.01.1752 i Skjern kirke, d. 1804 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 12.08.1804 på Stauning kirkegård.

24. **Hans Pedersen**, f. 1751 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 12.09.1751 i Ølgod kirke, d. 04.01.1827 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 14.01.1827 i Ølgod kirkegård. Han blev gift med Anna Cathrine Nielsdatter, 28.05.1778 i Ølgod kirke, De blev trolovet 23. april 1778 i Anne Cathrines stedfar Clemens gård i Vallund og dagen efter vielsen fik Hans udstedt et fæstebrev, der i uddrag lyder således: "Jeg Niels Hansen til Stamhuset Lønborggaard og Skrumsager fæster til velagte unge karl Hans Pedersen fra Hedeager, der med fripas er forsynet, det sted i Vallund by, som Clemen Gregersen sidst beboede, stående for hartkorn 2 tdr. 5 skp. 3 fdk., så at han fra denne dag antager sig bemeldte sted med besætning til beboelse, og samme sin livs tid beholder i fæste på vilkår: at han årlig svarer alle kongelige påbud og ekstraskatter, samt til hver Martins dag at betale i årlig landgilde og frihedspenge 7 rdl. 1 mk. og 8 sk., forretter villighedskørsel og arbejde lige med mine andre hovfrie bønder og Eders naboer, dyrker og driver jorden forsvarligen, sætter bygningen i fuldkommen stand og samme derefter således vedligeholde - I øvrigt retter Eder efter Hds. kongelige Majestæts lov og forordninger, være mig, mine udsendte eller ef-terkommende ejere i alle måder hørig og lydlig, alt under lovens straf og dette fæstes forbrydelse.

Lønborggaard d. 29. maj 1778 N. Hansen."

Samtidig blev der oprettet en aftægtskontrakt mellem ham og svigerforældrene, der skulle have ophold på gården.

Kun et par uger efter brylluppet fødte Anne Cathrine deres første barn, og i løbet af de følgende 14 år blev det til yderligere 6.

I 1797 delte Hans Pedersen sin gård i 2 dele, så på det tidspunkt har han nok været selvejer, i hvert fald ejer han gården i 1801, da han udsteder en panteobligation til Ole Christensen i Pagaard og som sikkerhed stiller "sin påboende og selvejende gård her i Vallund." Gårdens hartkorn var på 1 td. 2 skp. 3 fdk. og 1½ album, altså nøjagtig halvdelen af den oprindelige fæstegård.

Anne Cathrine døde i Vallund i 1812, 63 år gammel; men først et par år efter holdes der skifte, nemlig den 18.7.1814.

I dagligstuen var der et fyrebord, en jernkakkelovn, 4 stole, et hængeskab, et gammelt skab og et stueur; desuden 2 messinglysestager, 1 tinskål, 2 tintallerkener, nogle sorte mælkesætter, potter, tekopper, fla-sker, glas o.l. samt nogle gamle bøger.

Storstuen indeholdt 4 senge med sengeklæder, et gammelt egebord, en kakkelovn, et spejl og to gamle egekister, desuden var der en hammelstok og 2 høleer.

I køkkenet var der bryggerkedel, jerngryde, kærne, spand, strippe, kar, dejtrug m.m. I gården var der 3 vogne, hestetøj, plov, harve og diverse andre redskaber. Besætningen bestod af 6 køer, 1 kalv, 2 heste, 2 grise, et får og en vædder, 10 små gæs samt en bistade.

Alt dette blev vurderet til godt 118 rdl., hvortil kom gården med bygninger, 900 rdl.; men i sølvværdi var det kun 537 rdl., og da Hans skyldte 461 rdl. til forskellige kreditorer, mest til ovennævnte Ole Christensen i Pagaard, og desuden skulle udrede skifteomkostningerne, så var der kun godt 60 rdl. tilovers. Af dem skulle han selv have halvdelen, altså var der kun lidt over 30 rdl. til deling mellem de 5 børn.

Nogen tid efter Anne Cathrines død (vist o. 1817) overlod Hans Pedersen gården til sønnen Niels Peder for 180 rdl. og aftægt. Denne solgte den dog videre i 1823 til broderen Peder, og det blev så hos ham, Hans kom til at tilbringe sine sidste aftægtsår. Han døde i Vallund i Ølgod i 1827, 75 år gammel.

(Kilder: Tage Olesen: Ølgod sogns gård- og slægtshistorie. 1988. Side 664-667. H.K.Kristensen: Øster Horne herred. Side 310. Øster Horne Herreds skifteprotokol (B82G-65) s. 492b-493a, 506a-507b. Lønborggaard Fæsteprotokol (G456-4) s. 118).

Børn:

- i **Mette Hansdatter**, f. 1778 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 14.06.1778 i Ølgod kirke, d. 1793 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 01.11.1793 i Ølgod.
- ii **Kirsten Hansdatter**, f. 1779 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 30.05.1779 i hjemmet, d. 27.04.1853 i Varde, begravet 03.05.1853 i Varde. Hun blev gift med Niels Jacobsen,

07.04.1806 i Ølgod kirke, f. 16.09.1784 i Rodebæk i Faaborg sogn, døbt 19.09.1784 i Faaborg kirke, d. 20.05.1853 i Varde, begravet 27.05.1853 i Varde. Murermester i Skovbogade 109 i Varde.

- iii **Karen Hansdatter**, f. 1781 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 04.03.1781 i Ølgod kirke, d. eft. 1814. 1814 ugift.
 - iv **Niels Hansen**, f. 1783 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 11.05.1783 i Ølgod kirke, d. 1801/1814.
 - v **Anna Hansdatter**, f. 1786 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 1786 i hjemmet, d. eft. 1814. 1814 ugift.
 - vi **Peder Hansen**, f. 1788 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 31.08.1788 i Ølgod kirke, d. 07.06.1862 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 13.06.1862 i Ølgod. Gdr. Vallund Vestergaard i Ølgod (matr. 7a) 1823-54. Han blev gift med Marthelene Christiansdatter, 10.10.1824 i Ølgod kirke, f. 1794 i Vestkjær i Ølgod sogn, døbt 26.10.1794 i Ølgod, d. 17.04.1868 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 25.04.1868 i Ølgod.
12. vii **Niels Peder Hansen**, f. 1792 i Vallund i Ølgod sogn, d. 27.02.1850 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 06.03.1850 på Ølgod kirkegård. Han blev gift med Anne Madsdatter, 24.04.1814 i Vallund i Ølgod sogn.

25. **Anna Cathrine Nielsdatter**, f. 1749 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 01.06.1749 i Ølgod kirke, d. 1812 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 25.09.1812 i Ølgod kirkegård.

26. **Mads Christensen**, f. 1761 i Bøel i Lønborg sogn, døbt 31.05.1761 i Lønborg kirke, d. 22.10.1842 i Tarm i Egvad sogn, begravet 28.10.1842 i Egvad kirkegård. Han blev gift med (1) Maren Christensdatter, Mads blev i 1780'erne kusk på Lønborggaard, og herunder fæstede han 24.9.1791 det husmandssted i Vostrup, som Christen Pedersen Tømmermand tidligere havde haft. Stuehuset lå øst-vest, det bestod af 13 fag og var 8 alen bredt. Hertil var der et "udskud" på 3 fag, i den østre ende var ko-stald/fårehus tilbygget, det bestod af 3½ fag og var 6 alen bredt. I landgilde skulle han betale 4 rdl. og desuden forrette halv hoveri til Lønborggaard. På samme tid er han formentlig blevet gift med Maren, i hvert fald fik de en datter i 1792 og i de følgende år endnu 3 børn.

1801 boede de stadig i Vostrup; men den 22.8.1811 købte de en gård i Vallund i Ølgod sogn for 600 rdl. Gården havde et hartkorn på 1 td. 2 skp. 3 fdk. og 1½ album, så det var sikkert den gård, der i 1897 var blevet udskilt fra ovennævnte Hans Pedersens gård (se nr. 24).

Kort efter døde Maren imidlertid kun 43 år gammel. I første omgang ansøgte Mads Christensen om tilladelse til at hensidde i uskiftet bo med de tre fællesbørn, hvilket han allernådigst fik bevilling til den 11.12.1811.

Tre år senere, den 24.9.1814, solgte han gården til Ole Frandsen fra Tarm, og samme dag blev der oprettet følgende opholdskontrakt imellem dem:

"Da jeg Ole Frandsen af Tarm har afkøbt Mads Christensen af Vallund hans gård, så forpligter jeg mig og mine arvinger til at udrede årlig til aftægtsnyderen følgende ophold:

1) Årlig betaler jeg 2½ tdr. rug og 2 tdr. byg, hvoraf den halve del leveres ved Mikkelsdag og den anden halve del ved majdagstid. Ligeså årlig 1 lispund smør, 2 lispund kød, 1 lispund og 10 pund flæsk, 3 pund uld og 3 pund lød, af hvilke dele den ene halve del ligeledes leveres samme tid som kornet, af kødet og flæsket skal den ene halve del leveres ferskt, og den anden halve del tørt. Ligeledes ½ skp. humle, ½ skp. salt og ½ lispund hør samt 4 pund tælle, hvilke sidste leveres ved Mikkeldags tider, ligeledes leverer jeg til Mikkelsdag 13 pottes brændevin og 30 stk. friske hønseæg, og til majdag 13 pottes brændevin og 30 stk. friske hønseæg.

- 2) Daglig leverer jeg ham 3 pottes nymalket mælk uforfalsket, så og årlig 2 lispund tørt fisk, den halve del af hvilling og den anden halve del af torsk, som ved Mikkeldags tider leveres.
 - 3) Efter et års opsigelse fra en af siderne sætter jeg aftægtsnyderen 3 fag hus, indrettet med vinduer, døre, loftsted og 2 sengesteder, således at han i alle dele kan være fornøjet dermed, og hvilket hus aftægtsgive-ren holder vedlige både ude og inde med ler og kalk m.m. og til samme aftægtshus tillægges ham den fornødne kåljord, som stedets beboer lader gøde.
 - 4) Årlig leverer jeg 20 læs tørv beregnet a 8 snese til læsset, hvilket aftægtsgiveren lader grave, røgte, hjemføre og i stok sætte i ordentlig og passende tid, alt på min egen bekostning, såvel som og fornøden lyng til bagning.
 - 5) Aftægtsnyderen tillades fri adgang til kedel, kar og bageovn, samt fri brug til de dertil nødvendige red-skaber, så og fri adgang til brønden, og stedets beboere skal være ham behjælpelig ifald han det for-langer, med både at brygge og at bage.
 - 6) Stedets beboer skal befordre aftægtsnyderens korn til og fra møllen, ligesom og befordre ham til og fra kirken, når sygdom og alderdom pålægges ham, ligeledes at jeg eller mine efterkommere bør vise ham den nødvendige tilsyn og pleje i sygdoms- og alderdomstilfælde, således som det sig egner og anstår kri-stelige mennesker, og således som de for gud og mennesker kan forsvare.
 - 7) Skulle tilfældet være, at aftægtsnyderen ville flytte fra gården, da påligger det aftægtsgiveren at levere ham årlig 10 pund smør mere end den forhen beskrevne 1 lispund smør, i steden for mælken og tørvene betales 5 rdl. årlig, og desforuden beforders den ham tilskrevne ophold 2 mile fra stedet eller gården af.
 - 8) Til sikkerhed for denne aftægt pantsætter jeg hermed min iboende gård, stående for hartkorn 1 - 2 - 3 - 1½ album, på 2. prioritet...
 - 9) Med foranstående ophold er jeg Mads Christensen i alle dele vel fornøjet, og er da dette således i al kærlighed og enighed indgået og besluttet, og skal i alle dens ord, punkter og klausuler holdes efterrettelig...
- Skreven i Vallund den 24. sept. 1814.
Mads Christensen (med påholden pen) som aftægtsnyder
Ole Frandsen som aftægtsnyder." (se B82G-SP8 s. 155).

Den 1.3.1815 valgte han at skifte med sine børn, muligvis for at kunne gifte sig igen (Mads Christensens kone fra Egvad nævnes som fadder for Annes barn d. 6.6.1815). Hans nye kone var den 47-årige Maren Jensdatter fra Egvad Kirkegaard. Ved skiftet angav Mads Christensen at have solgt sit sted imod deraf at nyde ophold, og af købesummen havde han endnu 200 rdl. til gode. Dem ville han i anledning af sin årlige indtægt overlade til sine børn til deling, 100 rdl. til sønnen og 50 rdl. til hver af døtrene. Efter giftermålet har han tilsyneladende forladt aftægtsboligen i Vallund for at slå sig ned i Tarm; i 1834 var han og Maren dog hos sønnen i Hedeby i Skjern, men i 1840 er de atter tilbage i Tarm, og her døde Mads Christensen i 1842, 81½ år gammel. Han havde da været aftægtsmand i næsten 30 år, det må have været en hård økonomisk belastning for gården i Vallund, som aftægten hvilede på. Maren Jensdatter døde i Tarm den 1.12.1850, 82 år gammel.

(Kilder: Lønborggaard Fæsteprotokol (G456-4) s. 175-176. Øster Horne Herreds Skøde- og Panteprotokol (B82G-SP7) s. 436, (B82G-SP8) s. 155, 209. Øster Horne Herreds Skifteprotokol (B82G-65) s. 410a, (B83-223) s. 22. Nørre Horne Herreds Skifteprotokol (B81-174) s. 362a-363b). Han blev gift med (2) Maren Jensdatter, ca. 1814, f. ca. 1768 i Kirkegaard i Egvad sogn, d. 07.02.1850 i Tarm i Egvad sogn, begravet 14.02.1850 i Egvad.

Børn af Maren Christensdatter:

13. i **Anne Madsdatter**, f. 1792 i Lønborg sogn, d. 31.12.1860 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 08.01.1861 på Ølgod kirkegård. Hun blev gift med Niels Peder Hansen, 24.04.1814 i Vallund i Ølgod sogn.

- ii **Hans Christian Madsen**, f. 1794 i Lønborg sogn, d. 04.12.1867 i Kirkeby i Aadum sogn, begravet 13.12.1867 i Aadum. Gmd. Hedeby i Skjern; Tøstrup i Aadum (matr. 3). Han blev gift med (1) Anne Marie Frandsdatter, 24.04.1825 i Egvad kirke, f. 28.06.1802 i Foersum i Egvad sogn, d. 09.07.1832 i Skjern. Skifte B81.173 s. 298, attest om testamente. Han blev gift med (2) Abelone Kirstine Poulsdatter, 31.03.1833 i Egvad kirke, f. 16.07.1808 i Tarm i Egvad sogn, døbt 17.07.1808 i Egvad, d. 16.04.1858 i Kirkeby i Aadum sogn, begravet 08.05.1858 i Aadum.
- iii **Sidsel Madsdatter**, f. 22.02.1796 i Lønborg sogn, d. 30.12.1866 i Kirkeby i Aadum sogn, begravet 08.01.1867 i Aadum. Hun blev gift med Niels Hansen, f. 27.07.1796 i Kirkeby i Aadum sogn, døbt 31.07.1796 i Aadum, d. 05.08.1873 i Kirkeby i Aadum sogn, begravet 12.08.1873 i Aadum. Hmd. Kirkeby i Aadum (matr. 5).
- iv **Christen Madsen**, f. 1798 i Lønborg sogn, døbt 22.04.1798 i Lønborg kirke, d. 1800 i Lønborg sogn.

27. **Maren Christensdatter**, f. ca. 1768 i Lønborg i Lønborg sogn, d. 1811 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 10.11.1811 i Ølgod kirkegård.

28. **Hans Lauridsen**, f. ca. 1741, d. 11.02.1824 i Tarm i Egvad sogn, begravet 19.02.1824 på Egvad kirkegård. Han blev gift med Maren Christiansdatter, ca. 1767, I 1764 døde selvejerbonden Laurs Christensen i Tarm, og da hans hustru var død året før og hans ældste barn kun var 13 år, blev gården udbudt til salg og overtaget af Hans Lauridsen, der vistnok var en søster-søn til Laurs Christensens hustru.

Gården havde et hartkorn på 6 tdr. 6 skp. og 2 fdk., og vi ved, at Hans Lauridsen betalte 11½ skp. rug i tiende om året i perioden 1764-90. Herefter blev hans tiende omregnet til penge: 3 rdl. og 4 mk., et beløb han betalte hvert år indtil 1806, hvor han svarede tiende af 33 tdr. rug, 36½ tdr. byg og 32 tdr. havre.

Hans gård lå "ned mod Bækken lige ved, hvor den gamle Landevej skærer Vejen gennem Sønderby og Tarm Vestermark. Gaarden havde fire Længer, og Stuehuset vendte mod Nord, over mod Bavnbæk... Engang kom der nogen Skidtfolk ind til Maren, mens hun var ene hjemme, og slog sig ned i Køkkenet. Hun kunde ikke faa dem til at gaa, og overlade dem huset var hun heller ikke for. Men saa fandt hun paa Raad. Hun tog det fineste Dækketøj frem, hun havde, og gav sig til at dække det lange Bord inde i Stor-stuen, og da Skidtfolkene nu troede, der skulde komme fremmede, saa forsvandt de. I gamle Dage gik det livligt til her i Sønderby. Heromme laa den gamle Markedsplads, lige Syd for Ve-sterbygaard. Naar de store Markeder holdtes i April og Oktober, strømmede folk til, ogsaa fra Nabosog-nene. Og saa blev der drukket Brændevin og Kaffeponche, saa det forslog noget. Der blev lavet adskill-lige Dunke Brændevin paa de Gaarde, der laa omkring Markedspladsen." (Slægtsbogen s. 11-15).

I 1805 fik Hans Lauridsen tilladelse til at udstykke sin gård i 24 parceller, hvoraf hovedparcellen, nr. 1, fik tillagt et hartkorn på 3 tdr. 4 skp. og 2 4/10 album. Af de øvrige parceller solgtes dog kun de 7, der indbragte 1034 rdl. Den formindskede gård blev i 1807 solgt til sønnen Laurids for kun 600 rdl.; men så skulle forældrene selvfølgelig også nyde aftægt hos ham.

Kilder:

Egvad Kirkes Tiendeprotokol (C546-22).

Lundenæs-Bøvling Amts Skifteprotokol (B8-1080) s. 63b, 151b.

Nørre Horne Herreds Skøde- og Panteprotokol (B82G-SP7) s. 216.

Øster Horne Herreds Skøde- og Panteprotokol (B82F-SP1) s. 341.

Nørre Horne Herreds Skifteprotokol (B81-174) s. 246 ff.

Slægtsbogen. Udarbejdet af Aage Laustrup. Ringkøbing 1968.

Knud Nielsen: Gårde og steder i Lønborg sogn. 1985. Side 17.

Børn:

- i **Karen Hansdatter**, f. 1767 i Tarm i Egvad sogn, d. 23.07.1845 i Tarm i Egvad sogn, begravet 28.07.1845 i Egvad. 1801 ugift, hjemme hos forældrene. Bosat Tarm. 0 børn. Skifte B81-175 s. 174, 189, 205, 215, 230, 231, 245, 246. 5 søskende. Hun blev gift med Hans Vogler, f. 1756, d. 06.09.1835 i Tarm i Egvad sogn.
 - ii **Appolone Marie Hansdatter**, f. ca. 1770 i Tarm i Egvad sogn, d. 19.04.1857 i Nørtarp i Lunde sogn, V. Horne hrd., begravet 26.04.1857 i Lunde. Evt. født 11.1.1769 (Kaj F. Christensen). Hun blev gift med Christen Frandsen, 1808, f. ca. 1765 i Tarm i Egvad sogn, d. 08.08.1834 i Nørtarp i Lunde sogn, V. Horne hrd., begravet 15.08.1834 i Lunde. Gmd. i Nørtarp i Lunde sogn.
 - iii **Christian Hansen**, f. 1773 i Tarm i Egvad sogn, d. 22.01.1832 i Tarm i Egvad sogn. Fæster i Tarm Bisgaard, fæstebrev 11.05.1809. Han blev gift med (1) Kirsten Jeppesdatter, før 1801, f. 1769 i Tarm i Egvad sogn, d. maj 1810 i Tarm i Egvad sogn. Skifte G456-13 s. 416. Han blev gift med (2) Anne Kirstine Nielsdatter, ca. 1811, f. ca. 1779 i Krages i Egvad sogn, d. 20.06.1849 i Bisgaard i Egvad sogn, begravet 26.06.1849 i Egvad.
 - 14. iv **Laurids Hansen**, også kendt som Laust Hansen, f. 1777 i Tarm i Egvad sogn, døbt 16.02.1777 i Egvad kirke, d. 20.05.1849 i Tarm i Egvad sogn, begravet 25.05.1849 i Egvad kirkegård. Han blev gift med Anne Hansdatter.
 - v **Kirsten Hansdatter**, f. 1780 i Tarm i Egvad sogn, d. før 1845. 1801 hjemme hos forældrene.
 - vi **Anne Cathrine Hansdatter**, f. 1783 i Tarm i Egvad sogn, d. 05.05.1865 i Tarm i Egvad sogn, begravet 12.05.1865 i Egvad. Hun blev gift med Christian Nielsen Gade, ca. 1811, f. 1788 i Tarm i Egvad sogn, døbt 24.08.1788 i Egvad, d. 19.03.1842 i Tarm i Egvad sogn, begravet 25.03.1842 i Egvad. Gmd. i Tarm (matr. 6). Skifte B81-174 s. 343 (uskiftet bo?).
 - vii **Anne Hansdatter**, f. 1785 i Tarm i Egvad sogn, d. 14.03.1868 i Lønborg i Lønborg sogn, begravet 21.03.1868 i Lønborg. Hun blev gift med Peder Christensen Guldager, også kendt som Peder Christensen Smed, f. 1775 i Laustrup i Lønborg sogn, d. 30.11.1857 i Lønborg i Lønborg sogn, begravet 06.12.1857 i Lønborg. Smed i Lønborg (matr. 1b) 1803-19. Gmd. i Lønborg (matr. 8) 1819-1831. Gift1 med en fra Hjerting (2 sønner, 1 dt.), gift2 med en fra Lunde, skilt, gift3 med Anne Hansdatter (3 sønner) (oplyst ved dødsfald).
 - viii **Zidse Cathrine Hansdatter**, f. 1791, d. før 1845.
29. **Maren Christiansdatter**, f. ca. 1747 i Tarm i Egvad sogn, d. 09.02.1818 i Tarm i Egvad sogn, begravet 18.02.1818 på Egvad kirkegård.
30. **Hans Mortensen**, f. ca. 1761 i Styg i Lønborg sogn, d. 09.04.1833 i Styg i Lønborg sogn, begravet 17.04.1833 på Lønborg kirkegård. Han blev gift med Mette Espensdatter, ca. 1789, I 1787 boede Hans hjemme hos moderen i Styg for at hjælpe hende med at drive gården; men året efter besluttede hun at afstå den, hvorefter han overtog fæstet i april 1788. Gården var da på godt 6 tdr. hart-korn, og Hans

skulle hvert år i landgilde betale 8 rdl. til Mortensdag og 8 pund smør til Skt. Hansdag; desuden skulle han forrette halv plovs hoveri til Lønborggaard. Gårdens bygninger, besætning og inventar måtte han love at holde i god stand, og i øvrigt rette sig efter kgl. majestæts love og forordninger samt være godsejeren lydige og hørig. Desuden skulle han i et og alt opfylde den opholdskontrakt, som han samtidig havde indgået med sin moder.

I anledning af fæsteovertagelsen blev der foretaget en syns- og taksationsforretning over gården: stuehuset bestod af 13 fag, hvoraf de 11 var med fyrreloft; stråtag og lervægge var i god stand undtagen 4 fag i den nordre ende, der skulle repareres for 3 rdl.

Det østre hus var til stald, vognport og fårest, i alt 15 fag, stråtag og lervægge var i skikkelig god stand. Nord i gården lå laden, 22 fag, lervæggene var også her i skikkelig god stand; men taget skulle repareres for 3 rdl. 4 mk. Desuden var der ½-fags hønsehus og ½-fags svinesti.

Besætningen bestod af 4 heste, 6 køer, 2 kvier, 2 kalve, 4 stude og 16 får. Af større redskaber var der 1 beslagen vogn, 2 trævogne, 1 plov med jern og 2 harver.

Efter at have overtaget gården, blev han gift med Mette; alligevel måtte han i 1789 på session, men da han nu var gårdbeboer slap han selvfølgelig for soldatertjenesten. Lidt kom der dog ud af det, vi fik hans højde oplyst: 62½ tomme eller ca. 164 cm.

Hans og Mette stod nu for gården helt til 1818, da de overlod den til sønnen Morten og gik på aftægt. Deres liv her blev præget af den vækkelse, der med Brødremenigheden kom til Skjernegnen i 1700-tallet, og sammen med andre trosfæller holdt de møder hos pastor Kaalund i Hemmet sogn.

Hans Mortensen døde i Styg i 1833, 71 år gammel. Mette levede endnu mange år og døde først i 1852 i en alder af 92 år.

Kilder:

Lønborggaard Fæsteprotokol (G456-4) s. 163-164.

Knud Nielsen: Gårde og steder i Lønborg sogn. 1985. Side 96.

Vækkelsernes frembrud i Danmark, bd. IV, Gad 1967, side 267.

Slægtsbog over slægten Høy fra Styg i Lønborg sogn. Slægtshistorisk Institut 1974. 191 s.

Børn:

15. i **Anne Hansdatter**, f. aug.1789 i Styg i Lønborg sogn, d. 18.01.1875 i Odderup i Aadum sogn, begravet 26.01.1875 i Aadum kirkegård. Hun blev gift med Laurids Hansen, også kendt som Laust Hansen.
- ii **Morten Hansen**, f. 1794 i Styg i Lønborg sogn, døbt 26.12.1794 i Lønborg kirke, d. 27.02.1872 i Lønborg sogn, begravet 06.03.1872 i Lønborg. Vielsesdato ikke oplyst i Egvad kirkebog. Gmd. i Styg (matr. 66) 1818-51. Han blev gift med Johanne Cathrine Jensdatter, 1818 i Egvad, f. 1798 i Foersum i Egvad sogn, d. 03.08.1853 i Lønborg sogn, begravet 09.08.1853 i Lønborg.
- iii **Espen Hansen**, f. 1797 i Styg i Lønborg sogn, d. 16.10.1855 i Toftum i Hemmet sogn, begravet 24.10.1855 i Hemmet. Gmd. i Toftum i Hemmet.

. Han blev gift med Maren Christensdatter, 14.10.1826 i Hemmet kirke, f. 04.01.1802 i Bandsbøl i Hemmet sogn, døbt 10.01.1802 i Hemmet, d. 28.02.1853 i Toftum i Hemmet sogn, begravet 07.03.1853 i Hemmet.
- iv **Christen Hansen**, f. 1800 i Styg i Lønborg sogn, d. 16.02.1863 i Nordenaa i Hemmet sogn, begravet 21.02.1863 i Hemmet. Gmd. i Nordenaa i Hemmet. 1860 aftægtsmand. Han blev gift med Ane Marie Christensdatter, 22.05.1830 i Hemmet kirke, f. 1808 i Hemmet sogn, døbt 04.09.1808 i Hemmet, begravet 15.08.1889 i Hemmet, d. 10.08.1889 i Nordenaa i Hemmet sogn.

31. **Mette Espensdatter**, f. ca. 1760 i Vostrup i Lønborg sogn, d. 15.02.1852 i Styg i Lønborg sogn, begravet 23.02.1852 på Lønborg kirkegård.

32. **Christen Madsen Bonde**, f. ca. 1706, d. 22.05.1782 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 30.05.1782 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Maren Larsdatter, 05.04.1739 i Stauning kirke, Maren Larsdatter blev o. 1730 gift med Jens Sørensen, der så overtog fæstet af Bousøgaard efter svigerfaderen. Sammen fik de to sønner, inden Jens døde i 1738.

Ved skiftet efter ham den 30.10.1738 fås en del oplysninger om fæstegården. Den var på ca. 7 tdr. hartkorn og hørte under Vennergaard i Velling Sogn. Bygningerne bestod af 3 længer: et stuehus på 13 fag, en lade på 14 fag og en hølade. Der var 4 heste, 1 føl, 5 stude, 4 køer, 2 kviekalve, 6 får, 4 lam og 2 svin.

Af rum omtales en vesterstue med en seng og en kiste, og en østerstue med en seng, et fyrrbord med skammel, et andet bord med skammel og 3 stole. Det var således ikke den store velstand, der prægede gården, og i arv blev der da også kun 17½ rigsdaler til deling mellem enken og de to sønner.

Maren giftede sig et halvt år efter med Christen Madsen Bonde. Om hans herkomst vides intet sikkert, men i 1730-erne nævnes brødrene Jens og Mads Madsen Bonde i Ladekjær i Skjern; måske var Christen en bror til dem, men da Skjern kirkebog først begynder i 1707, kan det ikke bevises ad den vej.

Sammen med Mads fik Maren yderligere 5 børn. Christen overtog fæstegården og drev den, indtil o. 1776, da sønnen Mads overtog den. I den tid nåede Christen dog at skifte herskab, idet gården i 1768 ikke længere hørte under Vennergaard. Den er formentlig blevet købt af Niels Lauridsen Rindum til Holmgaard i Sdr. Lem sogn, som den hørte under i 1789.

Maren Larsdatter døde i Bousøgaard i 1776, hun blev 71 år gammel. Christen Madsen Bonde døde i 1782 i Bousøgaard, 76 år gammel.

Kilder:

Vennergaard Skifteprotokol (G441-1) s. 83-85, 106.

Niels Vastrup: Bousøgård-Bonde-Slægtstavle. 1991.

Børn:

- i **Jens Christensen Nygaard**, f. 1740 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 31.01.1740 i Stauning kirke, d. 1797 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 30.04.1797 i Sdr. Lem kirkegård. Fæstegmd. i Nygaard i Sdr. Lem. Han blev gift med Bodil Jacobsdatter, ca. 1768 i Sdr. Lem, f. 1744 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 07.06.1743 i Sdr. Lem kirke, d. 15.06.1829 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 21.06.1829 i Sdr. Lem.
- ii **Mads Christensen**, f. 1742 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 24.06.1742 i Stauning kirke, d. 1743 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 01.11.1743 i Stauning kirkegård.
- iii **Mette Christensdatter Bonde**, f. 1744 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 19.04.1744 i Stauning kirke, d. 13.09.1778 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 20.09.1778 i Stauning kirkegård. Hun blev gift med Niels Madsen, 18.09.1768 i Stauning kirke, f. 1743 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 09.06.1743 i Stauning, d. 28.05.1780 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 04.06.1780 i Stauning. Gmd. Langkjær i Stauning (739) 1764-1780.
- 16. iv **Mads Christensen Bonde**, f. 1746 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 20.11.1746 i Stauning kirke, d. 1801 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 16.06.1801 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Anne Jacobsdatter, ca. 1768 i Sdr. Lem.
- v **Peder Christensen Bonde**, f. 22.02.1750 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 22.02.1750 i hjemmet, d. 08.04.1826 i Sønderby i Sdr. Nissum sogn, begravet 16.04.1826 i Sdr. Nissum. Hsmand i Korsdal i Sønder Lem 1781-90. Senere gmd. i Sdr. Nissum. Han blev

gift med Mette Nisdatter, 01.10.1780 i Stauning, f. ca. 1751, d. 02.01.1824 i Sønderby i Sdr. Nissum sogn, begravet 11.01.1824 i Sdr. Nissum.

33. **Maren Larsdatter**, f. ca. 1706 i Bousøgaard i Stauning sogn, d. 1776 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 02.11.1776 i Stauning kirkegård. Hun blev gift med (1) Jens Sørensen, ca. 1730, d. 1738 i Bousøgaard i Stauning sogn. Hun blev gift med (2) Christen Madsen Bonde, 05.04.1739 i Stauning kirke.

Børn af Jens Sørensen:

- i **Søren Jensen**, f. 1731 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 23.09.1731 i Stauning kirke, d. 29.05.1770 i Andrup i Stauning sogn, begravet 04.06.1770 i Stauning. Fæster i Andrup i Stauning (312) 1755-1770. Han blev gift med Else Thomasdatter, 12.10.1755 i Stauning kirke, f. 1727 i Andrup i Stauning sogn, døbt 26.02.1727 i Stauning, d. 1824 i Andrup i Stauning sogn.
- ii **Lars Jensen Stauning**, f. okt. 1736 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt okt. 1736 i Stauning kirke, d. eft. 1762. Ribe stiftsprovsti og Ribe købstad provsti Gejstlig skifteprotokol 1742-1784 C 36A-1:
23 Registrering af opbudsbo i Ribe. 1.8.1763, fol.157B.
Registrering af konkursbo hos Laurids Stavning, første lektiehører i Ribe latinskoole, der rejste fra byen i august 1762 efter anmodning fra hans stedfar Christen Madsen Bonde i Bovsø i Stavning sogn.

Børn af Christen Madsen Bonde: se ovenfor

34. **Jacob Pedersen Nygaard**, f. 1714 i Stokholm i Sdr. Lem sogn, døbt 04.11.1714 i Sdr. Lem kirke, d. 1767 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 05.06.1767 i Sdr. Lem kirkegård. Han blev gift med Boeld Nielsdatter, også kendt som Bodil Nielsdatter, 09.10.1743 i Sdr. Lem kirke, Ved Boelds dåb nævnes som faddere morbrødrene Niels Nielsen i Nygaard og Christen Nielsen i Vestertredje, Maren Møllerkone i Gl. Mølle (farbroderen Jens' kone), Ide Jensdatter (farbroderen Laust Bolings kone) og Kirsten Eschesdatter - mosteren Kirsten Nielsdatter i Lambæk bar hende. Jacob Pedersen er født i Stokholm, Sdr. Lem, men senere flyttede faderen til Kolstrup, som derefter en vis tid gav navn til familien. Om deres ægteskab meddeler Sdr. Lem kirkebog i 1743: "onsdag den 11. september trolovede jeg den ærlige og velagtede ungarl Jacob Pedersen Kolstrup og den ærlige og gudfrygtige pige Bodil Nielsdatter i hendes forældres hus i Nygaard, hvor de skal bo på Holmgaards gods - copuleret 9. oktober". Jacob Pedersen blev altså fæster efter svigerforældrene i den ene af de 2 Nygaarde og fik nu tilnavnet Nygaard. Denne gård hørte som nævnt under Holmgaard og havde et hartkorn på 2 tdr. 7 skp. og 2 album. Desværre er der kun få papirer bevaret fra dette gods' arkiv, så oplysningerne om gården og dens beboere er ret sparsomme. Boeld Nielsdatter og Jacob Pedersen var bosat i Nygaard til 1767 og fik her i alt 3 børn: Bodil, Anne og Niels; men i 1767 blev familien hårdt ramt, idet både sønnen og forældrene døde. Niels blev begravet den 31. maj og forældrene den 5. juni - de blev kun henholdsvis 53 og 51 år gamle. Herefter overgik gården til svigersønnen Jens Christensen Bonde/Nygaard.

Kilder:

Alfred Kaae: Lem Sogn. 1962. Side 329.

Børn:

- i **Bodil Jacobsdatter**, f. 1744 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 07.06.1743 i Sdr. Lem kirke, d. 15.06.1829 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 21.06.1829 i Sdr. Lem. Hun blev gift med Jens Christensen Nygaard, ca. 1768 i Sdr. Lem, f. 1740 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 31.01.1740 i Stauning kirke, d. 1797 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 30.04.1797 i Sdr. Lem kirkegård. Fæstegmd. i Nygaard i Sdr. Lem.
- 17.
- ii **Anne Jacobsdatter**, f. 1746 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 20.11.1746 i Sdr. Lem kirke, d. 1815 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 15.01.1815 i Stauning kirkegård. Hun blev gift med Mads Christensen Bonde, ca. 1768 i Sdr. Lem.
 - iii **Niels Jacobsen**, f. 1748 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 28.04.1748 i Sdr. Lem kirke, d. 1767 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 31.05.1767 i Sdr. Lem kirkegård.
35. **Boeld Nielsdatter**, også kendt som Bodil Nielsdatter, f. 1716 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 12.01.1716 i Sdr. Lem kirke, d. 1767 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 05.06.1767 i Sdr. Lem kirkegård.
36. **Hans * Nielsen**, f. ca. 1689, d. 24.07.1782 i Østerby i Stauning sogn, begravet 31.07.1782 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Maren Christensdatter, 1732, De blev sandsynligvis gift i Stauning kirke, efter at de 3.10.1732 havde fået kgl. tilladelse til giftermålet, fordi hans mor og hendes far var søskendebørn.
I 1735 boede de i Østerby i Stauning, hvor Hans Nielsen sandsynligvis var fæster af den gård, som sønnen Christen havde overtaget før 1775. Den hørte under Lundenæs og havde et hartkorn på 9 tdr. 5 skp. og 1 album.

Kilder:

Lundenæs Jordebog 1775 (G452-1)

Niels Høy: Beboere i Stauning i ældre tid. 1951.

*(sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte forældre).

Børn:

- i **Niels Hansen**, f. 1733 i Østerby i Stauning sogn, døbt 20.12.1733 i Stauning kirke, d. 1799 i Sønderby i Stauning sogn, begravet 16.04.1799 i Stauning. Hmd. i Sønderby i Stauning. Han blev gift med (1) Mette Kirstine Christensdatter, 13.10.1776 i Stauning, f. 1754 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 08.09.1754 i Stauning kirke, d. 01.10.1777 i Sønderby i Stauning sogn. Han blev gift med (2) Mette Miltersdatter, 30.10.1779 i Stauning, f. 1751 i Stauning sogn, døbt 02.07.1751 i Stauning, d. 1814 i Sønderby i Stauning sogn, begravet 01.01.1815 i Stauning.
 - ii **Mette Hansdatter**, f. 1735 i Østerby i Stauning sogn, døbt 18.09.1735 i Stauning kirke, d. 07.11.1826 i Østerby i Stauning sogn, begravet 12.11.1826 i Stauning. Drukede af Vaade i en Brønd. Hun var gaaet i Barndom. Hun blev gift med Thomas Nielsen, 16.11.1755 i Stauning kirke, f. 1731 i Østerby i Stauning sogn, døbt 30.09.1731 i Stauning, d. 1808 i Østerby i Stauning sogn, begravet 13.05.1808 i Stauning. Gmd. Østerby i Stauning (208) 1755-1806.
- 18.
- iii **Christen Hansen**, f. 1738 i Østerby i Stauning sogn, døbt 27.05.1738 i Stauning kirke, d. 1800 i Østerby i Stauning sogn, begravet 28.12.1800 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Anne Christensdatter, 10.10.1773 i Stauning kirke.

- iv **Else Hansdatter**, f. 1742 i Østerby i Stauning sogn, døbt 05.08.1742 i Stauning kirke, d. 1814 i Sønderby i Stauning sogn, begravet 11.08.1814 i Stauning. Hun blev gift med (1) Christen Madsen, 22.09.1765 i Stauning, f. 1728 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 17.03.1728 i Stauning, d. 01.11.1774 i Over Sønderby i Stauning sogn, begravet 06.11.1774 i Stauning. Gmd. Sønderby i Stauning sogn (621). Sognefoged. Hun blev gift med (2) Christen Christensen (Tarm), 05.11.1775 i Stauning, f. ca. 1740 i Egvad, d. 1792 i Sønderby i Stauning sogn, begravet 10.06.1792 i Stauning. Gmd. Sønderby i Stauning (621) 1775-1808.

37. **Maren Christensdatter**, f. aug. 1699, d. 24.03.1773 i Østerby i Stauning sogn, begravet 31.03.1773 i Stauning kirkegård.
38. **Christen Sørensen**, f. ca. 1720 i Ovtrup by i Ovtrup sogn ?, d. 1801 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 28.06.1801 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Kirsten Jensdatter, 04.12.1748 i Janderup kirke, Hun blev trolovet i Janderup d. 12.11.1748 til Christen Sørensen "af Outrup Bye", så han er muligvis søn af den Søren Pedersen, som er fæster af en ryttergård i Outrup by. Gården kom i 1719 under Viumgaard, og i 1756 hedder fæsteren Niels Sørensen, sikkert en søn. Netop forbindelsen til Viumgaard sandsynliggør, at det er Christen Sørensens far, der er tale om, idet Christen Sørensens fæstegaard i Langkjær i Stauning også hører under Viumgaard. I 1756 har han fælles hartkorn med naboen Niels Mortensen Pig, nemlig tdr. 11-6-3-1 (men kun 7-3-0-2 5/6 hører direkte under Viumgaard, resten hører under Lønborg, Hemmet og Vium kirker), og landgilden er for de to gårde tilsammen 16 rdl., 5 kyllinger, 4 pd. hør at spinde og 4 får at føde. Christen og Kirsten dukker imidlertid først op i Stauning o. 1752, hvor de i perioden frem til 1768 får døbt 8 børn (i 1756 møder Kirstens familie op for at være faddere, og det er kirkebogens oplysning om, at de er fra Janderup, der har bragt hendes afstamning frem i lyset). Mon ikke de har boet i Outrup det første par år af ægteskabet og fået 1 eller 2 børn døbt her? (De har ikke fået børn døbt i Janderup 1748-52). Den 14.1.1783 får Christen Sørensen selv skøde på gården i Langkjær med et hartkorn på tdr. 3-5-2-1 5/12 (nøjagtig halvdelen af det hartkorn, der hørte direkte under Viumgaard i 1756); den 6.8.1790 sælger han den videre til sønnen Søren for 290 rdl., hvorefter han og Kirsten går på aftægt. Christen Sørensen dør i 1801 i Stauning "i sin alders 83. år", og året efter meddeles i kirkebogen: "d. 30. maj jordet Kirsten Jensdatter af Langkjær, som var 81 aar. Hun som en almindelig agtet og retfærdig kone har levet i ægteskab med sin (for henved et aars tid afdøde) mand 53 aar. Hun var moder og bedstemoder for 40 børn og børnebørn som hun saa i 3 led."

Kilder:

Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol 27.9.1756 (nr. 219) s. 307-13.
Bølling Herreds Skøde- og Panteprotokol (B80C-SP1) s. 103.
Bølling Herreds Skifteprotokol 1828-35 (B81-173) s. 135.
H.K.Kristensen: Ovtrup Sogn. 1933-35. Side 275-76.
Niels Høy: Beboere i Stauning i ældre tid. 1951.

Børn:

- i **Birgitte Christensdatter**, også kendt som Berthe Christensdatter, f. 1749, d. 03.03.1836 i Andrup i Stauning sogn, begravet 13.03.1836 i Stauning. Hun blev gift med Christen Madsen Bjerregaard, 27.09.1772 i Stauning kirke, f. 1743 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 11.02.1743 i Stauning, d. 06.01.1820 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 16.01.1820 i Stauning. Gmd. Bjerregaard i Langkjær (902a) 1772-1811.

19. ii **Anne Christensdatter**, f. 18.12.1752 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 24.12.1752 i Stauning kirke, d. 22.04.1825 i Østerby i Stauning sogn, begravet 01.05.1825 i Stauning kirkegård. Hun blev gift med Christen Hansen, 10.10.1773 i Stauning kirke.
- iii **Jens Christensen**, f. 1754 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 01.12.1754 i Stauning kirke, d. 1755 i Langkjær i Stauning sogn, begravet feb. 1755 i Stauning kirkegård.
- iv **Jens Christensen**, f. 1756 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 15.04.1756 i Stauning kirke, d. 1756 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 29.08.1756 i Stauning kirkegård.
- v **Søren Christensen**, f. 1757 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 24.07.1757 i Stauning kirke, d. 03.12.1822 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 15.12.1822 i Stauning. Gmd. i Langkjær (738) 1790-1833. Han blev gift med Bodil Madsdatter, 17.10.1790 i Stauning kirke, f. 30.07.1770 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 05.08.1770 i Stauning kirke, d. 04.12.1839 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 13.12.1839 i Stauning.
- vi **Jens Christensen (Colding)**, f. 1760 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 24.02.1760 i Stauning sogn, d. 05.01.1837 i Mejlby i Stauning sogn, begravet 15.01.1837 i Stauning. Gmd. i Høllet (752) 1795-o.1810; i Koldinggaard i Mejlby (114) o.1810-41. Han blev gift med (1) Maren Kirstine Pedersdatter, 14.10.1787 i Stauning, f. 1764 i Halby i Stauning sogn, d. 1791 i Høllet i Stauning sogn. Skifte B8-1084 Lundenæs: 1182 Maren Kirstine Pedersdatter i Kovsgård i Stavning sogn. 15.12.1791, fol.663. E: Jens Christensen. A:
 1) mor Elisabeth Villadsdatter g.m. Christen Pedersen i Halby
 2) søster Bodil Pedersdatter 32 på Sønder Holmgård
 3) bror Peder Pedersen 31, der deserterede for 9 år siden
 4) bror Villads Pedersen 24
 5) søster Mette Pedersdatter g.m. Christen Madsen i Gammelgård i Sædding sogn
 6) bror Peder Pedersen 18
 7) halvbror Peder Christensen 14.
 FM: Christen Madsen i Øster Bjerregård i Stavning sogn, Peder Hansen i Halby. Han blev gift med (2) Maren Madsdatter, 20.10.1792 i Stauning kirke, f. 1769 i Sønderby i Stauning sogn, døbt 23.07.1769 i Stauning kirke, d. 03.06.1850 i Mejlby i Stauning sogn, begravet 09.06.1850 i Stauning.
- vii **Karen Christensdatter**, f. 1762 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 28.12.1762 i Stauning kirke, d. 11.12.1849 i Hedeby i Skjern sogn, begravet 19.12.1849 i Skjern. Hun blev gift med Anders Mouridsen (Søgaard), 25.04.1790 i Stauning, f. 1766 i Søgaard, Andrup i Stauning sogn, døbt 24.08.1765 i Stauning, d. 22.06.1835 i Hedeby i Skjern sogn, begravet 28.06.1835 i Skjern. Gdr. i Bølling. Gdr. i Gl. Hanning (m. 10a) 1795-98. Gdr. i Hedeby i Skjern.
- viii **Mette Kirstine Christensdatter**, f. 1765 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 27.10.1765 i Stauning kirke, d. 03.02.1830 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 10.02.1830 i Stauning. Skifte B81-173 s. 135, 6+1 børn. Hun blev gift med (1) Villads Miltersen, 15.11.1788 i Stauning kirke, f. 1766 i Bousø i Stauning sogn, døbt 31.08.1766 i Stauning, d. 1791 i Bousø i Stauning sogn, begravet 19.06.1791 i Stauning. Gdr. Bousøgaard i Stauning (415) 1788-91. Hun blev gift med (2) Milter Nielsen (Krogsgaard), 23.10.1791 i Stauning kirke, f. 07.11.1762 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 07.11.1762 i hjemmet, d. 01.05.1836 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 08.05.1836 i Stauning. Gdr. Bousøgaard i Stauning (415) 1791-1830.

ix **Dorthe Christensdatter**, f. 1768 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 13.11.1768 i Stauning kirke, d. 18.04.1770 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 22.04.1770 på Stauning kirkegård.

39. **Kirsten Jensdatter**, f. 1723 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 24.01.1723 i Janderup kirke, d. 1802 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 30.05.1802 i Stauning kirkegård.
40. **Simon Hansen Skrædder**, f. ca. 1684, d. 1761 i Stauning sogn, begravet 14.06.1761 i Stauning kirkegård. Simon blev gift før 1736, da datteren Maren blev døbt i Stauning kirke; men navnet på hans kone er ikke opgivet. Senere fik han døbt endnu 5 børn i Stauning. Han var som navnet angiver skrædder, men ved en skatteansættelse i 1743 oplyses, at han er gammel, fattig og har skade på synet, fattigdommen har vel været en følge af de to andre "skavanker". Han slipper derfor med 1 rdl. i skat, hvorimod de fleste andre håndværkere må erlægge 2 rdl., kun Peder Venner slipper helt, men han er også tigger i sognet.

Kilder:

Kirkebog

Ribe Stiftamts Skattekommissionsprotokol 1743 (B9-1120).

Børn:

- i **Maren Simonsdatter**, f. 1736 i Stauning sogn, døbt 25.11.1736 i Stauning kirke, d. 12.06.1767 i Stauning sogn, begravet 17.06.1767 på Stauning kirkegård.
- ii **Hans Simonsen**, f. 1739 i Stauning sogn, døbt 11.03.1739 i Stauning kirke, d. 1742 i Stauning sogn, begravet 21.10.1742 på Stauning kirkegård.
20. iii **Peder Simonsen**, f. 1742 i Stauning sogn, døbt 23.09.1742 i Stauning kirke, d. 29.11.1778 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 06.12.1778 på Stauning kirkegård. Han blev gift med (1) Mette Christensdatter, 24.06.1770 i Stauning kirke. Han blev gift med (2) Anne Christensdatter, 27.10.1771 i Stauning kirke.
- iv **Mette Simonsdatter**, f. 1744 i Stauning sogn, døbt 11.03.1744 i Stauning kirke, d. 1744 i Stauning sogn.
- v **Mette Simonsdatter**, f. 1746 i Stauning sogn, døbt 07.12.1746 i Stauning kirke, d. 15.07.1827 i Andrup i Stauning sogn, begravet 22.07.1827 i Stauning. Hun blev gift med Peder Jensen, 14.10.1781 i Stauning, f. 1738 i Andrup i Stauning sogn, døbt 03.08.1738 i Stauning, d. 1801 i Andrup i Stauning sogn, begravet 07.06.1801 i Stauning. Enkemand efter Kirsten Jacobsdatter. Gmd. Andrup i Stauning (311) 1772-1814.
- vi **Karen Simonsdatter**, f. 1746 i Stauning sogn, døbt 07.12.1746 i Stauning kirke, d. 11.05.1776 i Hedeby i Stauning sogn. Hun blev gift med Jens Jensen (Hede), ca. 1770, f. 1737 i Hedeby i Stauning sogn, døbt 01.12.1737 i Stauning, d. 1795. Hedeby i Stauning (517) 1761-95.
42. **Christen Hansen**, f. nov. 1714, d. 23.02.1778 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 01.03.1778 i Stauning kirkegård. De bosatte sig i Langkjær, hvor Christen vistnok var fæster af en gård på godt 4½ tdr. hartkorn under Lundenæs (svigersønnen Peder Simonsen var fæster af gården i 1775). Her fik de i alt 7 børn; men kun 3 af børnene overlevede forældrene.

Christen Hansen døde i Langkjær i 1778 i en alder af 63 år. Sidsel, der havde ophold hos datteren Anne og svigersønnen, døde i 1795, 85 år gammel.

Kilder:

Kirkebog

Lundenæs-Bøvling Amts Skifteprotokol (B8-1084) s. 609b. (B-1103) s. 41. Han blev gift med Sidsel Pedersdatter, 17.09.1738 i Stauning kirke.

Børn:

- i **Peder Christensen**, f. 1739 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 15.02.1739 i Stauning kirke, d. 1739 i Langkjær i Stauning sogn.
- ii **Karen Christensdatter**, f. 1740 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 29.05.1740 i Stauning kirke, d. 1740 i Langkjær i Stauning sogn.
- iii **Mette Christensdatter**, f. 1741 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 16.07.1741 i Stauning kirke, d. 05.01.1771 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 09.01.1771 i Stauning kirkegård. Hun blev gift med Peder Simonsen, 24.06.1770 i Stauning kirke, f. 1742 i Stauning sogn, døbt 23.09.1742 i Stauning kirke, d. 29.11.1778 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 06.12.1778 på Stauning kirkegård.
- iv **Hans Christensen**, f. 1744 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 11.02.1744 i Stauning kirke, d. 1791 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 09.01.1791 i Stauning. Gmd. Vestergaard i Langkjær (735) 1768-1791. Skifte B8-1084 s. 609b, 1 barn. Han blev gift med Anne Jensdatter, 19.06.1768 i Stauning, f. ca. 1730, d. eft. 1801. Enke efter Niels Laustsen (1721-67) i Langkjær. Flytter med sin ældste datter til Skjern.
- v **Karen Christensdatter**, f. 1746 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 20.08.1746 i Stauning kirke, d. 1803 i Strandby i Stauning sogn, begravet 16.10.1803 i Stauning. Skifte B8-1103 s. 41, 4 børn (Morten, Zidsel, Anne og Karen). Ingen børn i sidste ægteskab. Hun blev gift med (1) Peder Christensen (Husted), 19.04.1765 i Stauning, f. 1740 i Ølstrup sogn, d. 1797 i Strandby i Stauning sogn, begravet 26.12.1797 i Stauning. Skrædder. 1765 fæster i Høllestof i Stauning under Lundenæs; 1774 under Vennergaard; selvejer Strandby i Stauning sogn (855). Hun blev gift med (2) Ib Sørensen, 21.10.1798 i Stauning, f. ca. 1762 i Kyvling i Lønborg sogn, d. 24.12.1834 i Strandby i Stauning sogn, begravet 01.01.1835 i Stauning. Gmd. Strandby i Stauning (855) 1798-1835.
21. vi **Anne Christensdatter**, f. 1749 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 23.03.1749 i Stauning kirke, d. 23.02.1822 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 03.03.1822 i Stauning kirkegård. Hun blev gift med (1) Peder Simonsen, 27.10.1771 i Stauning kirke. Hun blev gift med (2) Niels Jensen Krogsgaard, 14.11.1779 i Stauning kirke.
- vii **Maren Christensdatter**, f. 1753 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 24.01.1753 i Stauning kirke, d. 1756 i Langkjær i Stauning sogn.
43. **Sidsel Pedersdatter**, f. ca. 1710, d. 1795 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 05.07.1795 i Stauning kirkegård.
44. **Christen Pedersen**, f. ca. 1703 i Langkjær i Stauning sogn?, d. 24.11.1767 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 29.11.1767 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Bodil Kirstine Christensdatter, 26.04.1739 i Stauning kirke, Sammen fik de her 6 børn; men kun de 5 af dem blev voksne.

Til sin død var Christen fæstebonde i Langkjær, hvor han fæstede en gård med et hartkorn på tdr. 4-1-0-2, der hørte under Lundenæs; han har sandsynligvis overtaget den efter faderen, da moderen var på aftægt der til sin død i 1773.

Christen Pedersen døde i Langkjær i 1767 knap 65 år gammel. Den ældste søn var da kun 20 år, så Bodil Kirstine overtog selv fæstet, indtil hun i januar 1771 afstod gården til fordel for ham, imod at han gav hende aftægt på følgende betingelser:

"naar moderen ej længere vil eller kan søge bord og mad med sin søn og familie, da indrømme hende den lille, østre kammer i salshuset til værelse, og haver hun fri adgang til og fra ilden, samt brugelighed efter fornødenhed af køkkentøjet og fri og fornøden ildebrand; 2 tdr. rug og 1 td. byg ren, sund og tør korn, som efter fornødenhed føres til og fra mølle, en maal mælk daglig af den bedste ko, som vekselvis sker morgen, middag og aften, fornøden kål eller og(så) jords anvisning dertil, ½ skæppe humle, ¼ skæppe salt, 4 pund smør, en fed gaas, og der foruden af faareflokken 2 faar, som aarlig fødes og græsses. Som og om hun bliver syg og sengeliggende og behøver tilsyn og opmuntring, da efter sønlig pligt ser hende forsvarlig besørget".

Bodil Kirstine levede nu som aftægtskone i Langkjær i næsten 15 år, inden hun døde i 1785, næsten 72 år gammel.

Kilder:

Kirkebog

Lønborggaard Fæsteprotokol (G456-4) s. 100-101.

Niels Høy: Beboere i Stauning i ældre tid. 1951.

Børn:

- i **Ellads Christensdatter**, f. 1741 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 23.04.1741 i Stauning kirke, d. 18.08.1742 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 21.08.1742 i Stauning.
- ii **Ellads Christensdatter**, f. 1743 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 23.06.1743 i Stauning kirke, d. 18.03.1828 i Bousø i Stauning sogn, begravet 26.03.1828 i Stauning. Hun blev gift med Kjeld Jensen Holm, 30.07.1767 i Stauning kirke, f. 1741 i Bousø i Stauning sogn, døbt 18.06.1741 i Stauning, d. 20.06.1820 i Bousø i Stauning sogn, begravet 25.06.1820 i Stauning. Gmd. Brogaard i Bousø (412) 1764-1808.
22. iii **Peder Christensen**, f. 1747 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 30.03.1747 i Stauning kirke, d. 26.11.1817 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 07.12.1817 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Mariane Nielsdatter, 01.10.1775 i Stauning kirke.
- iv **Christen Christensen**, f. 19.01.1751 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 24.01.1751 i Stauning kirke, d. 29.11.1816 i Mejlby i Stauning sogn, begravet 08.12.1816 i Stauning. Gmd. i Mejlby i Stauning (105) 1779-1825. Fæstebrev 10.2.1779. Han blev gift med Kirsten Christensdatter, 04.10.1778 i Stauning kirke, f. 1758 i Andrup i Stauning sogn, døbt 18.06.1758 i Stauning, d. 07.01.1846 i Mejlby i Stauning sogn, begravet 18.01.1846 i Stauning.
- v **Mette Kirstine Christensdatter**, f. 1754 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 08.09.1754 i Stauning kirke, d. 01.10.1777 i Sønderby i Stauning sogn. Hun blev gift med Niels Hansen, 13.10.1776 i Stauning, f. 1733 i Østerby i Stauning sogn, døbt 20.12.1733 i Stauning kirke, d. 1799 i Sønderby i Stauning sogn, begravet 16.04.1799 i Stauning. Hmd. i Sønderby i Stauning.
- vi **Karen Christensdatter**, f. 1759 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 21.01.1759 i Stauning kirke, d. 16.09.1785 i Halby i Stauning sogn, begravet 21.09.1785 i Stauning. Hun blev

gift med Anders Madsen (Kosgaard), 24.09.1780 i Stauning kirke, f. 22.03.1750 i Halby i Stauning sogn, døbt 26.03.1750 i Stauning, d. 1790 i Halby i Stauning sogn, begravet 19.05.1790 i Halby i Stauning sogn. Gmd. Halby i Stauning (002) 1780-90. Skifte G456-13 s. 241. Anders Madsen og Karen Christensdatter var næstsøskendebørn.

45. **Bodil Kirstine Christensdatter**, f. jan. 1714, d. 23.09.1785 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 02.10.1785 i Stauning kirkegård.
46. **Niels Mortensen Pig**, f. 1714 i Sædding sogn, døbt 13.05.1714 i Sædding kirke, d. 1798 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 28.03.1798 på Stauning kirkegård. Han blev gift med (1) Mette Jensdatter, De blev formentlig gift i Dejbjerg o. 1750 og bosatte sig derefter i Vester Marup i Skjern sogn, hvor de-res 2 ældste børn fødtes, nr. 2 blev dog døbt i Dejbjerg kirke "formedelst vandflod og vanskelig føre." Ca. 1755 flyttede de til Langkjær i Stauning sogn, hvor han overtog en fæstegård under Viumgaard. Han havde fælles hartkorn med naboen Christen Sørensen, nemlig tdr. 11-6-3-1 (men kun 7-3-0-2 5/6 hørte direkte under Viumgaard, resten hørte under Lønborg, Hemmet og Vium kirker), og landgilden var for de to gårde tilsammen 16 rdl., 5 kyllinger, 4 pd. hør at spinde og 4 får at føde. Her fik de yderligere 2 børn, men i november 1760 døde Mette Jensdatter, knap 38 år gammel. Året efter giftede Niels Mortensen sig igen med Maren Jensdatter, og med hende fik han 5 børn mere, de 2 døde dog som spæde. Niels Mortensen Pig blev boende i Langkjær, til han døde i 1798, godt 80 år gammel. Herefter overtog den yngste søn gården, og hos ham døde Maren Jensdatter i 1805.

Kilder:

Kirkebøger.

Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol 27.9.1756 (nr. 219) s. 307-13.

Søgaard Skifteprotokol (G441-17) s. 233.

Niels Høy: Beboere i Stauning i ældre tid. 1951. Han blev gift med (2) Maren Jensdatter, 25.11.1761 i Stauning kirke, f. ca. 1735, d. 1805 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 06.01.1805 i Stauning.

Børn af Mette Jensdatter:

23. i **Mariane Nielsdatter**, f. 1752 i V. Marup i Skjern sogn, Bølling hrd., døbt 23.01.1752 i Skjern kirke, d. 1804 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 12.08.1804 på Stauning kirkegård. Hun blev gift med Peder Christensen, 01.10.1775 i Stauning kirke.
- ii **Morten Nielsen**, f. 1754 i V. Marup i Skjern sogn, Bølling hrd., døbt 13.01.1754 i Dejbjerg kirke, d. 04.05.1835 i Finderup i Hanning sogn, begravet 10.05.1835 i Hanning. I 1787 er han gårdmand i Øster Rabjerg i Dejbjerg. Ved Kirstens død 1790 og ved folketællingerne 1801 og 1834 er han gårdmand i Finderup i Hanning. Han blev gift med (1) Kirsten Nielsdatter, 01.05.1785 i Stauning kirke, f. ca. 1759, d. 1790 i Ø. Finderup i Hanning sogn. Skifte Lundenæs Amt 17.7.1790, fol.572. Kirsten Nielsdatter i Albæk i Øster Finderup i Hanning sogn. E: Morten Nielsen. B: Mette Marie 2. FM: fars søskendebarn Morten Nielsen i Skårup i Hanning sogn. . Han blev gift med (2) Inger Christensdatter, f. 1769 i Finderup i Hanning sogn, døbt 04.06.1769 i Hanning kirke, d. 12.02.1851 i Finderup i Hanning sogn, begravet 23.02.1851 i Hanning.
- iii **Jens Nielsen Pig**, f. 1756 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 02.07.1756 i Stauning kirke, d. 23.07.1830 i Sønderby i Stauning sogn, begravet 01.08.1830 i Stauning. Gmd. i Sønderby (624) 1784-1818. Han blev gift med Marie Cathrine Jensdatter, 03.10.1784 i Stauning, f. ca. 1760 i Skjern, d. 29.03.1852 i Stauning, begravet 04.04.1852 i Stauning.

- iv **Maren Nielsdatter (Pig)**, f. 1759 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 05.08.1759 i Stauning kirke, d. 18.06.1841 i Sønderby i Stauning sogn, begravet 27.06.1841 i Stauning. Hun blev gift med Jens Mortensen, 27.09.1778 i Stauning kirke, f. 1754 i Sønderby i Stauning sogn, døbt 02.10.1754 i Stauning, d. 30.11.1830 i Sønderby i Stauning sogn, begravet 05.12.1830 i Stauning. Gdr. Sønderby i Stauning (623) 1778-1819. 10 børn.

Børn af Maren Jensdatter:

- v **Mette Nielsdatter**, f. 1762 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 08.08.1762 i Stauning kirke, d. 06.08.1846 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 12.08.1846 i Stauning. Hun blev gift med (1) Niels Madsen, 19.09.1779 i Stauning kirke, f. 1743 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 09.06.1743 i Stauning, d. 28.05.1780 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 04.06.1780 i Stauning. Gmd. Langkjær i Stauning (739) 1764-1780. Hun blev gift med (2) Peder Jeppesen, 22.10.1780 i Stauning kirke, f. 1743 i Andrup i Stauning sogn, døbt 27.10.1743 i Stauning, d. 27.10.1830 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 03.10.1830 i Stauning. Gmd. Langkjær i Stauning (739) 1780-1826.
- vi **Anne Cathrine Nielsdatter**, f. 1765 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 12.05.1765 i Stauning kirke, d. okt. 1765 i Langkjær i Stauning sogn.
- vii **Jens Nielsen**, f. 1767 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 02.04.1767 i Stauning kirke, d. 22.08.1767 i Langkjær i Stauning sogn.
- viii **Anne Catrine Nielsdatter**, f. 1769 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 23.07.1769 i Stauning kirke, d. 31.07.1846 i Strandby i Stauning sogn, begravet 06.08.1846 i Stauning. Hun blev gift med Mads Christensen, 29.04.1798 i Stauning, f. 1759 i Stauning sogn, døbt 02.12.1759 i Stauning, d. 19.12.1824 i Strandby i Stauning sogn, begravet 26.12.1824 i Stauning. Søn af Christen Koch. Toldhuset i Stauning (859) 1798-1829.
- ix **Jens Nielsen Pig**, f. 1774 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 24.07.1774 i Stauning sogn, d. 07.10.1835 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 13.10.1835 i Stauning. Gmd. i Langkjær i Stauning. Han blev gift med Christiane Christensdatter, 29.04.1798 i Stauning, f. 1780 i Bousø i Stauning sogn, døbt 08.10.1780 i Stauning, d. 1867 i Langkjær i Stauning sogn.

47. **Mette Jensdatter**, f. 1722 i Vesterager i Dejbjerg sogn, døbt 16.12.1722 i Dejbjerg kirke, d. 1760 i Langkjær i Stauning sogn, begravet nov. 1760 på Stauning kirkegård.

48. **Peder Madsen Heeager**, f. 1723 i Ølgod sogn, døbt 26.09.1723 i Ølgod kirke, d. 23.03.1804 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 30.03.1804 i Ølgod kirkegård. Han blev gift med Kirsten Hansdatter, 1748, Han er sikkert blevet gift med Kirsten i perioden 1746-49 i Ølgod, hvor der i kirkebogen mangler oplysninger om vielser.
På samme tid overtog han efter faderen fæstet af Hedeagergaard, der hørte under Ølgod Præsteembede, og her fik han og Kirsten 8 børn i perioden 1749-64.
I 1779 gik Peder og Kirsten på aftægt og overlod fæstegården til sønnen Mads, selv om de kun var midt i 50'erne.

Strellev kirkebog 1756: "d. 14 mar. blev Christen Hansens Hans af Annexpræstegården døbt. Hans søster Kirsten bar barnet. Faddere var Peder Madsen Heager..) denne oplysning indikerer Kirstens afstamning, selv om hendes dåb ikke findes i Ølgod kirkebog.

Kilder:
Kirkebøger

Peder Thygesen: En linie af Hedeagerslægten. Eget forlag. Kbh. 1950.
Tage Olesen: Ølgod sogns gård- og slægtshistorie. Ølgod museum 1988.
Peder Helt Haahr: Slægten Haahr. 1979. Side 211-341.

Børn:

- i **Kirsten Pedersdatter**, f. 1749 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 07.09.1749 i Ølgod kirke, d. 1751 i Ølgod sogn, begravet 21.03.1751 i Ølgod kirkegård.
24. ii **Hans Pedersen**, f. 1751 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 12.09.1751 i Ølgod kirke, d. 04.01.1827 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 14.01.1827 i Ølgod kirkegård. Han blev gift med Anna Cathrine Nielsdatter, 28.05.1778 i Ølgod kirke.
- iii **Karen Pedersdatter**, f. 1752 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 23.04.1752 i Ølgod kirke, d. 24.03.1839 i Ølgod sogn, begravet 01.04.1839 i Ølgod. Hun blev gift med (1) Niels Jensen, 28.09.1777 i Ølgod, f. 1743, d. 21.01.1816 i Medum i Ølgod sogn, begravet 28.01.1816 i Ølgod. Gdr. Medum Vestergaard i Ølgod (matr. 2a) til o.1800; gdr. Medum Vestermark (matr. 5a) til 1809. Hun blev gift med (2) Lars Madsen, 26.05.1816 i Ølgod kirke, f. ca. 1750, d. 18.06.1836 i Egknud i Ølgod sogn, begravet 26.06.1836 i Ølgod.
- iv **Kirsten Pedersdatter**, f. 1755 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 02.03.1755 i Ølgod kirke, d. 1806 i Ll. Grønlund i Ølgod sogn, begravet 26.10.1806 på Ølgod kirkegård. Hun blev gift med (1) Peter Helt Haahr, 1777, f. 1749 i Ølgod Præstegaard, døbt 19.01.1749 i Ølgod, d. 1795 i Henne sogn, begravet 18.05.1795 i Henne. Sognedegn i Henne og Lønne 1776-95. Hun blev gift med (2) Peder Sørensen, f. 1753 i Tistrup.
- v **Mads Pedersen Heeager**, f. 1757 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 09.10.1757 i Ølgod kirke, d. 05.11.1836 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 13.11.1836 i Ølgod. Gmd. i Hedeagergaard i Ølgod. Han blev gift med Margrethe Olufsdatter, 24.10.1779 i Ølgod kirke, f. 1752 i Ølgod sogn, døbt 15.10.1752 i Ølgod, d. 14.04.1839 i Hedeager i Ølgod sogn.
- vi **Nis Pedersen**, f. 1759 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 27.12.1759 i Ølgod kirke, d. 1760 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 20.01.1760 i Ølgod kirkegård.
- vii **Anna Marie Pedersdatter**, f. 1761 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 12.07.1761 i Ølgod kirke, d. eft. 1790. Evt. i Ejstrup i Faster 1801? Hun blev gift med Thomas Hansen, 05.01.1790 i Ølgod kirke.
- viii **Peter Nicolai Pedersen**, f. 1764 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 05.02.1764 i Ølgod kirke, d. 1768 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 28.08.1768 i Ølgod kirkegård.
49. **Kirsten Hansdatter**, f. apr.1723 i Hedeager i Ølgod sogn, d. 1790 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 08.08.1790 i Ølgod kirkegård.
50. **Niels Jespersen**, f. 1702 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 23.04.1702 i Ølgod, d. 1760 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 04.04.1760 i Ølgod. Han blev gift med Mette Lasdatter, 10.11.1742 i Ølgod kirke, Niels Jespersen blev født i 1702 i Vallund og døbt i Ølgod kirke. Christen Jørgensens hustru af Vallund bar ham og faddere var Peder Nielsen af Vallund, Niels Christensen af Hjöllund, Voldborg Hansdatter af Havlund, og ... Nielsens pige.
Den 20.6.1726 fik han fæstebrev på gården i Vallund, hvor han var født; men først i 1742 blev han gift i Ølgod kirke med Mette Lasdatter, der ifølge aldersoplysningen ved hendes død skulle være født i 1726.

Det er dog mere sandsynligt, at hun er født i Bindsbøl Mølle i Aadum i 1720 som datter af Las Christensen, der vist senere flyttede til Ølgod. Han får 7.2.1720 datteren Mette døbt i Aadum kirke. I 1750 døde fæstegårdens ejer, madam Knudsen til Østergaard, og i den forbindelse gives en beskrivelse af bøndergodset. Niels Jespersen havde et hartkorn på tdr. 2-0-3-3/4, landgilden var 5 skp. rug, 1 lispund og 2 pund smør og 1 får. Han "fremviste fæstebrev af 20.6.1726, bruger formandens qvitteringsbog, hvorudi for nogle aar er afskreven landgilde, mens resterer fra 1744.

Bygningernes stand: saltzhuset 7 fag, vesterhus 8 fag, lade 13 fag, alt maadelig - især saltzen, som er ringe.

Besætningen m.m: 2 bæster med vogn, plov og harve i brugelig stand, 4 køer, 2 ungnøder, 6 faar. Bonde, hvorledes i stand og hvad arbejde han aarlig forretter: I maadelig stand, gør fuld hoveri og beretter ingen landgilde at kunne betale, med mindre han fra hoveriet vorder befriet.

Ejendommens beskaffenhed: agerlandet er skarp og sandagtig, høbjærgningen slet. Vurderet a td. 20 rdl. er 42 rdl. og 3 sk."

1755 kom gården under Lønborggaard; men for Niels blev bekendtskabet med det nye herskab af kortere varighed, han døde i 1760. Kaldes i kirkebogen Niels Frandsen (måske efter en stedfader?).

Den 19.9.1760 blev Mette trolovet med Clemen Gregersen, født i Vallund 1735, "og Sr. Christen Hansen forsikrede at skiftet efter enkens første mand var lovligt tilendebragt."

Allerede 5.9.1760 havde Clemen fået fæstebrev på gården; han skulle i landgilde og frihedspenge (en afgift, der trådte i stedet for hoveriet) til hver Mortensdag betale 7 rdl. og 2 mk. samt "forrette lige villig-heds arbejde og kørsel" med de øvrige hovfrie bønder; hartkornet var nu steget til tdr. 2-5-3-0.

Sammen med Clemen fik Mette endnu en søn. De beholdt fæstegården til 29.5.1778, da svigersønnen Hans Pedersen overtog den, og Clemen og Mette gik på aftægt.

Aftægtskontrakten forfattedes allerede den 7. maj; men først i september 1778 blev den underskrevet, hvilket nok skyldtes Clemens uvilje.

I kontrakten lover Hans Pedersen sine svigerforældre:

1) ophold og årlig 4 tdr. rug, 2 tdr. byg, foder til en ko og 6 får, samt fornøden "ildebrand af lyng og tørv",

2) men hvis en af dem dør, skal den overlevende kun have ca. det halve,

3) at give dem en sømmelig begravelse, når de dør.

Til gengæld lover Clemen Gregersen:

4) at når det behøves, skal han arbejde for Hans Pedersen som "en anden fremmed tjenestekarl, og han over mig (Clemen) haver at råde og byde,"

5) at alt, hvad han og Mette ejer, skal tilfalde Hans Pedersen,

6) "efter denne dag og fremdeles at leve, være og blive fredelig, skikkelig og ordentlig saavel imod anmeldte min svigersøn Hans Pedersen, som vores naboer og bymænd og alle andre..., ej at ophidse, stjæle, vejlede eller paa nogen slags maader i ord eller gerning forføre min svigersøn Hans Pedersen til kiv, klammeri og trætte eller uenighed enten imod vores højgunstige herskab, hans udsendte eller andre..., hvor stor eller liden, rig eller fattig.. samme end er, saa ingen des aarsag skal finde lejlighed, at føre klage over mig."

7) og hvis han forbryder sig imod noget af dette, skal han miste, hvad der er ham tilstået ifølge denne kontrakt.

Det kunne nok siges at være hårde betingelser for Clemen, og han nægtede da også at underskrive den kopi af kontrakten, som Hans Pedersen skulle have, med den begrundelse, at den var ham ikke tjenlig. Gad vide, om der var en grund til, at der blev stillet alle disse betingelser til ham?

Tilsyneladende bestod aftægtsforholdet alligevel, indtil Mette døde i juli 1786, godt 60 år gammel.

Herefter gik der næsten et år, inden der blev holdt skifte, og Clemen blev af Lønborggaards ejer afkrævet en forklaring:

1) "om hans hustru ej døde forrige år udi Vallund

2) af hvad grund og årsag han ej samme straks eller nu til dato har angivet for hans husbond som skifteforvalter

3) om han i mindelighed vil betale den mulkt, han for slig forhold og omgang efter berørte forordning af 10.8.1697 er falden at betale, 4 daler

4) om han inden den 8. juni førstkomende vil indføre i stervboen i Vallund, alt hvad han derfra har bortført...

Clemen Gregersen svarede til første post, ja. Andet post vidste han ikke det skulle angives siden hans svigersøn skulle nyde alt deres efterladenskab som forhen var afgjort. Tredie post svarede han nej. Fjerde svarede han jo."

Hans Pedersen erklærede nu, at han kun ønskede sin hustrus andel af arven. På grundlag af dette blev skiftet så foretaget.

Mette efterlod en blå ulden damaskes trøje, en ditto brun trøje med 6 små sølvknapper, 1 sribet kallemanes bryststykke med grønne ærmer, 1 brun vadmelstrøje, 1 brun kartuns kåbe, 1 brun vadmelsskørt, 1 grøn ryes skørt, 1 gammel sribet skørt, 1 grøn vadmelsskørt, 1 sort kåbe, 1 sort kjole, 1 sort fløjls hue, 1 egekiste og en gammel rok.

Clemen havde forskellige mindre effekter hos sin søn i Odderup, hvortil han åbenbart var flyttet; men derudover påstod han at have 26 rdl. til gode hos Hans Pedersen (de 20 rdl. var betaling for det afbrudte aftægtsforhold) og 200 rdl. hos en mand i Varde. Boets værdi blev i alt 239 rdl. 1 mk. og 4 sk.

Arvingerne hævdede dog, at Clemen tidligere havde pralet med at eje endnu mere; men det benægtede han og tilbød at aflægge ed på det. Herefter blev skiftet udsat en måned, for at man kunne få vurderet de sidste af Clemens effekter, samt få indkaldt eventuelle debitorer og kreditorer, da Clemen havde drevet en del kreaturhandel.

Ved det næste møde havde der dog ingen meldt sig, og da Clemen skulle bevise, at han havde de 200 rdl. til gode, viste det sig at være det rene opspind. Tilbage var der, da udgifterne var fratrukket, kun godt 36 rdl., hvoraf Clemen skulle have halvdelen. De øvrige arvinger besluttede, at deres eneste ugifte søster Else Kirstine skulle have hele deres part, og Clemen tilbød så at runde det op til 25 rdl. På denne måde sluttede skiftet efter Mette Larsdatter.

Efter Mettes død flyttede Clemen med sønnen Niels til Odderup i Aadum, hvor han døde i 1809.

Kilder:

Lundenæs-Bøvling Amts Skifteprotokol (B8-1079) s. 250-251b.

Lønborggaard Fæsteprotokol (G456-4) s. 36.

Lønborggaard Skifteprotokol (G456-13) s. 184b, 216b-220a, 327b.

Nørre Horne Herreds Skifteprotokol (B82G-61) s. 120.

Tage Olesen: Ølgod sogns gård- og slægtshistorie. Ølgod 1988, s. 664.

Børn:

- i **Maren Nielsdatter**, f. 1743 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 04.08.1743 i Ølgod kirke, d. 31.12.1829 i Foersum i Egvad sogn. Hun blev gift med Christen Enevoldsen, 03.07.1774 i Ølgod, f. ca. 1730 i af Toftum, d. 1801/1815. Fæstegmd. i Foersum i Egvad sogn (matr. 5) fra 18.5.1766. G456-4 s. 70.
- ii **Frands Nielsen**, f. 1744 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 27.09.1744 i Ølgod kirke, d. 14.05.1817 i Østergaard i Lyne sogn, begravet 23.05.1817 i Lyne. Han blev gift med (1) Anne Olufsdatter, 31.10.1771 i Lyne, f. 1737 i Hjedding i Ølgod sogn, døbt 06.01.1737 i Ølgod, d. 1782 i Østergaard i Lyne sogn. Skifte Lønborggaard (G456-13): fol. 184b Anne Olesdatter i Østergård 1.8.1782
E: Frands Nielsen B: af første ægteskab Gregers 17, Ole (19), Hans 14, Christen 12, af andet ægteskab Thomas 9, Niels 5, Mette 7 FM: Ole Jensen og Peder Olesen af Heiding Ølgod sogn. Han blev gift med (2) Maren Pedersdatter, 1783, f. 1758 i Hjedding i Ølgod sogn, døbt 21.05.1758 i Ølgod, d. 1797 i Østergaard i Lyne sogn, begravet 19.02.1797 i Lyne. Skifte G456-13 s. 327, 7 børn.
25. iii **Anna Cathrine Nielsdatter**, f. 1749 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 01.06.1749 i Ølgod kirke, d. 1812 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 25.09.1812 i Ølgod kirkegård. Hun blev gift med Hans Pedersen, 28.05.1778 i Ølgod kirke.

- iv **Else Nielsdatter**, f. 1751 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 07.02.1751 i Ølgod kirke, d. 1756 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 30.05.1756 i Ølgod.
- v **Kirsten Nielsdatter**, f. 31.03.1753 i Vallund i Ølgod sogn, d. før 1787.
- vi **Else Kirstine Nielsdatter**, f. 1757 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 23.01.1757 i Ølgod kirke, d. eft. 1787. 1787 ugift, tjenende i Aadum Præstegaard.

51. **Mette * Lasdatter**, f. 1720/1726, d. 1786 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 09.07.1786 i Ølgod kirkegård. *(sandsynlig men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte forældre). Hun blev gift med (1) Niels Jespersen, 10.11.1742 i Ølgod kirke. Hun blev gift med (2) Clemmen Gregersen, 1760 i Ølgod kirke, f. 1735 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 01.01.1736 i Ølgod, d. 1809 i Odderup i Aadum sogn, begravet 1809 i Aadum.

Børn af Niels Jespersen: se ovenfor

Børn af Clemmen Gregersen:

- vii **Niels Clemmensen**, f. 1761 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 12.04.1761 i Ølgod kirke, d. 1813 i Odderup i Aadum sogn, begravet 21.03.1813 i Aadum. Gmd. i Odderup i Aadum. Skifte B82G-61 s. 120, 5 børn. Han blev gift med (1) Karen Nielsdatter Østergaard, 08.10.1786 i Lyne, f. 1761 i Østergaard i Lyne sogn, d. 1792 i Odderup i Aadum sogn, begravet 08.07.1792 i Aadum. Skifte B8-1085 s. 43b, 2 børn. Han blev gift med (2) Karen Nielsdatter, 01.04.1793 i Aadum, f. 21.06.1761 i Odderup i Aadum sogn, døbt 21.06.1761 i Aadum, d. 18.12.1838 i Odderup i Aadum sogn, begravet 27.12.1838 i Aadum.
- viii **dødfødt barn**, f. 1764 i Vallund i Ølgod sogn, d. 1764 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 16.07.1764 i Ølgod.

52. **Christen Nielsen**, f. ca(?) 1715, d. 1769 i Bøel i Lønborg sogn. Han blev gift med (1) Maren (?), f. 1700/1720, navnet er et kvalificeret gæt. Han blev gift med (2) Anne Ibsdatter, ca. 1750, Christen Nielsen var gift 2 gange. Navnet på hans første kone kender vi ikke; men det var formodentlig Maren, og i det ægteskab var der 2 børn. I ægteskabet med Anne Ibsdatter var der 5 børn. Hvor Christen Nielsen først boede, vides ikke, men i 1756 overtog han en fæstegård i Bøel i Lønborg (matr. 80) under Lønborggaard. Den havde før været beboet af Peder Christensen; men han blev forflyttet til Vostrup. Fæstegården havde et hartkorn på tdr. 2-1-0-0, i landgilde skulle betales 1 rdl. 3 mk. og 10 sk. til Martini foruden småredsel: 1 høne og 1 snes æg; desuden skulle der selvfølgelig gøres hoveri, ægt og arbejde som sædvanlig. Christen Nielsen døde i 1769, og der blev holdt skifte den 14. marts; men skiftetbrevet eksisterer desværre ikke mere. To dage senere blev fæstet overdraget til den ældste søn, og hos ham kom Anne Ibsdatter på aftægt. Hun døde formentlig før 1787.

Kilder:

Lønborggaard Fæsteprotokol (G456-4) s. 59.

Lønborggaard Skifteprotokol (G456-13) s. 311b, 313b, 377.

Knud Nielsen: Gårde og steder i Lønborg sogn. Skjern 1985.

Barn af Maren (?):

- i **Niels Christensen**, f. ca. 1741 i Lønborg sogn, d. 1801 i Bøel i Lønborg sogn. Fæstegmd. i Bøel i Lønborg (matr. 80). Skifte G456-13 s. 377, 3 børn. Han blev gift med Maren Ibsdatter, f. ca. 1733, d. efter 1801.
- ii **Ide Kirstine Christensdatter**, f. ca. 1743 i Lønborg sogn, d. 1796 i Lønborg sogn. Skifte G456-13 s. 313b, 0 børn, 6 søskende. Hun blev gift med Christen Christensen, f. ca. 1739, d. 05.01.1828 i Lønborg i Lønborg sogn. Lønborg (matr. 17) 1773-98.

Børn af Anne Ibsdatter:

- iii **Maren Christensdatter**, f. ca. 1751 i Lønborg sogn, d. eft. 1801. Hun blev gift med Peder Christensen Holm, ca. 1777, f. ca. 1751 i Bøel i Lønborg sogn, d. 08.10.1833 i Bøel i Lønborg sogn, begravet 16.10.1833 i Lønborg. Fæstegmd. i Bøel (matr. 83) fra 1777. LS s. 116. (Se G456-13 s. 313b).
- iv **Ib Christensen**, f. ca. 1752/1755 i Lønborg sogn. 1796 i Lønborg. 1801 bortrejst. (1801 ladefoged på Lundenæs?). Han blev gift med (1) Anne Nielsdatter, f. ca. 1752. 1801: spinder og går i dagleje. Partner med Kirsten Jensdatter, d. 1796 i Lønborg sogn. Skifte 19.02.1796 G456-13 s. 311, 1 barn. Døde i barselsseng.
- v **Lars Christensen**, f. ca. 1757 i Bøel i Lønborg sogn, d. 19.11.1834 i Vostrup i Lønborg sogn, begravet 30.11.1834 i Lønborg. Fæstegmd. i Lønborg (m. 11) fra 1792. Ingen børn. Han blev gift med Anne Nielsdatter, f. 1740 i Lønborg i Lønborg sogn, d. før 1834.
- 26. vi **Mads Christensen**, f. 1761 i Bøel i Lønborg sogn, døbt 31.05.1761 i Lønborg kirke, d. 22.10.1842 i Tarm i Egvad sogn, begravet 28.10.1842 i Egvad kirkegård. Han blev gift med (1) Maren Christensdatter. Han blev gift med (2) Maren Jensdatter, ca. 1814.
- vii **Jens Christensen Kroer**, f. 1763 i Bøel i Lønborg sogn, døbt 29.05.1763 i Lønborg, d. 12.08.1842 i Lønborg i Lønborg sogn, begravet 17.08.1842 i Lønborg. Fæster i Lønborg (m. 13). Han blev gift med Karen Pedersdatter, f. ca. 1772 i Lønborg i Lønborg sogn, d. 10.07.1855 i Lønborg i Lønborg sogn, begravet 18.07.1855 i Lønborg. Begravet i stilhed. Stranguleret.

53. **Anne Ibsdatter**, f. ca(?) 1728, d. eft. 1769.

54. **Christen Pedersen**, f. ca. 1744 i Laustrup i Lønborg sogn, d. 01.10.1828 i Lønborg i Lønborg sogn, begravet 07.10.1828 på Lønborg kirkegård. Han blev gift med (1) Sidsel Hansdatter, ca. 1767, Sidsel Hansdatter var sandsynligvis datter af Hans Christensen, der fæstede en gård i Vostrup (matr. 33) fra ca. 1740 til sin død i 1767. Gården hørte under Lønborggaard og havde et hartkorn på tdr. 4-4-0-1. Den 31.10.1766 fik Christen Pedersen fæstebrev på den halvgård i Lønborg by (matr. 15), som farbroderen Jens Mikkelsen før havde haft. Fæstegårdens hartkorn var på tdr. 2-5-3-2 3/20; landgilden skulle betales hvert år til Mortensdag med 2 rdl. 2 mk. og 2 2/5 skilling, desuden skulle han forrette hoveri til Lønborggaard, som fæstegården hørte under. Da Sidsel var noget over 30, inden de blev gift, fik hun og Christen kun 3 børn, alle døtre; eller rettere, kun tre børn, der blev voksne, for pga. manglende kirkebog, kender vi ikke noget til, om der var nogen, der døde som små. Sidsel Hansdatter døde kun 57 år gammel i juli 1797, hvorefter der blev holdt skifte den 12. august. I stuen var der et fyrebord med skammel, en jernkakkellovn, en seng med sengetøj til 2, desuden 10 stentallerkener 3 mælkesætter og andre småting. I storstuen stod en egekiste med den afdødes klæder: 1

brun vadmeststrøje, 1 brunt vadmestsskørt, 1 sort vadmestskjole, 1 sort stoffes kåbe, 1 stribet skørt, 1 kartun-strøje, 2 sribede livstykker, 1 gammelt forklæde, 2 par strømper, 2 hør- og blårlærredssærke, 2 huer, 4 haghatte, 2 hvide tørklæder og 1 par træsko. I køkkenet var der en kobberkedel, en stålpande, en kærne, mælkestripper, lerpotter, kar, baljer dejtrug, spande og en loftstige. I ølkammeret var der 6 gryder, 1 øl-fjerding, 1 øltragt og 1 smørbuddik. Endelig var der 4 køer, 1 kvie, 2 kalve, 1 får, 1 lam og 1 svin.

Alt i alt vurderet til godt 91 rdl.; men da Christen skyldte 40 rdl. bort, bl.a. til landgilde, og desuden for-lods måtte udtage 10 rdl. til sin egen begravelse, hvortil kom skifteomkostninger, så blev der kun ca. 38 rdl. tilbage, og af dem skulle han selv arve halvdelen, altså blev der kun godt 6 rdl. til hver af døtrene.

"Enkemanden anmeldte, at hans døtre, fornemmelig Karen, havde tid efter anden, dels ved bidrag, dels ved arbejde, aftjent ham nogle penge, som han, naar han i tiden oplader gaarden, ville sørge for, de kunne faa fyldestgjort, saa at de aldeles intet skulle lide nogen tab ved ham, saavidt hans kræfter tillod det. Li-gesaa bad enkemanden tilført, at han, om hans tvende ugifte døtre i tiden skulle komme i ægteskab, da at ville gøre dem deres bryllup, saa forsikrede han og, at udrede den gæld, som under skiftet er anført, uden ansvar for skifteforvalteren".

Efter Sidsels død blev Christen Pedersen gift med sin kusine: "Bønderfolkene Christen Pedersen af Lønborg, Ringkjøbing Amt, og Mette Kirstine Berthels Datter, maae udi Egteskab sammenkomme, uanset at de skal være Sødskendebørn. Kiøbenhavn 9 Marti 1798.

Att: Fra min Byemand Chresten Pedersen af Lønborg Fæster paa Lønborregaards Gods, han maae inden Egteskab med sit Kiødelige Sydskende Barn Mette Kirstine Berthelsdatter, afgive Noget efter Deres Midler og Leylighed til næste Hospital, da kan ieg herved underdanigst Bevidne ey allene Slægtskabets Rigtighed, men og, at efter Skiftehold efter Mandens afdøde Hustrue, Blev Lidet eller Intet tillagt hans 3de Børn, samt at hans Kiæreste, som i 14ten Aar har opholdt sig hos Moderen, der er Enke og har overladt Gaarden til sin Søn, har ingen Formue. Lønborg Prstgrd 2 April 1798. A. W. Meiner."

Mette Kirstine Berthelsdatter var født ca. 1758 og døde 1839; men i dette ægteskab var der ingen børn. Efter få års forløb, ca. 1805, afstod han gården til Thomas Sørensen og gik på aftægt. Og som aftægtsmand døde Christen Pedersen i Lønborg i 1828, 84 år gammel.

Kilder:

Lønborggaard Fæsteprotokol (G456-4) 31.10.1766.

Lønborggaard Skifteprotokol (G456-13) s. 257b, 335b ff.

Ribe Bispearkiv (C4-157) 1798 nr. 142.

Knud Nielsen: Gårde og steder i Lønborg sogn. Skjern 1985.

Slægtsbog for efterkommere efter Morten Søndergaard Sørensen (Rahbæk), gdr. i Rahbækgaard i Ganer, Skjern. Dansk Slægtsforskning 1968. Han blev gift med (2) Mette Kirstine Berthelsdatter, 1798 i Lønborg, f. ca. 1759 i Kyvling i Lønborg sogn, d. 31.10.1839 i Lønborg sogn, begravet 07.11.1839 i Lønborg.

Børn af Sidsel Hansdatter:

27. i **Maren Christensdatter**, f. ca. 1768 i Lønborg i Lønborg sogn, d. 1811 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 10.11.1811 i Ølgod kirkegård. Hun blev gift med Mads Christensen.
- ii **Karen Christensdatter**, f. ca. 1770 i Lønborg i Lønborg sogn, d. 18.05.1851 i Tarm i Egvad sogn, begravet 23.05.1851 i Egvad. Skifte B81-176 s. 99. 0 børn, stedbørn arver ifølge testamente. Hun blev gift med Henrik Jensen, 30.04.1818 i Lønborg, f. ca. 1769, d. 27.09.1830 i Tarm i Egvad sogn. Gmd. i Tarm (m. 27). Skifte B81-173 s. 203. 3 børn.

iii **Kirsten Christensdatter**, f. ca. 1773 i Lønborg i Lønborg sogn, d. 14.05.1848 i Rahbækgaard i Skjern sogn, Bølling hd., begravet 21.05.1848 i Skjern kirkegård. Hun blev gift med Mikkel Nielsen, 10.10.1802 i Skjern, f. 1766 i Debelmose i Sdr. Borris sogn, døbt 09.02.1766 i Borris, d. 02.06.1836 i Ganer i Skjern sogn, Bølling hrd., begravet 12.06.1836 i Skjern. 1801 kusk på Lundenæs. Gdr. Rahbækgaard i Ganer i Skjern 1802-41.

55. **Sidsel Hansdatter**, f. ca. 1740, d. 14.07.1797 i Lønborg i Lønborg sogn.

56. **Laurids (Laursen?)**, d. ca(?) 1749. Sandsynligvis identisk med fæstebonden Lars Larsen i Tarm, der i 1743 må betale 1 rdl. og 16 skilling i formueskat, fordi han udover at være fæster er ejer af et stykke jord med et hartkorn på tdr. 1-3-0-1. Laurids Laursen dør o. 1749, men enken overtager gården, som hun har til o. 1759, da sønnen Frands Lauridsen overtager den.

Kilder:

Ribe Stiftamts Skattekommissionsprotokol 1743 (B9-1120).

Egvad Sogns Tiendeprotokol (C546-22).

Lundenæs-Bøvling Amts Skifteprotokol (B8-1083) s. 207, (B8-1102) s. 10b.

Lønborggaard Skifteprotokol (G456-13) s. 193. Han blev gift med Karen * Frandsdatter, 1728.

Børn:

- i **Frands Lauridsen**, f. ca(?) 1730, d. 1783 i Tarm i Egvad sogn. Selvejer i Tarm. Skifte Lundenæs amt (B8-1083):
795 Frands Lauridsen i Tarm i Egvad sogn. 10.6.1783, fol.207B.
E: Maren Olufsdatter. LV: bror Peder Olufsen i Hjedding i Ølgod sogn. B: Oluf 4, Søren 2. FM: farbror Hans Lauridsen i Tarm. Første ægteskab med Kirsten Hansdatter. B: Laurids 24, Hans 20, Christen 19, Frands 17, Karen 16, Sidsel Kirstine 14, Anne Cathrine 13, Anne 9. FM: fars søskendebarn Frands Lauridsen, Christen Nielsen i Tarm, mosters mand Christen Christensen Gyris i Oddum sogn, morbror Søren Hansen Bisgaard i Tarm. Han blev gift med (1) Kirsten Hansdatter, 1759, f. 1730/1740 i Tarm i Egvad sogn, d. 1776 i Tarm i Egvad sogn. Skifte 13.6.1776 (se B8-1102 I s. 10b). Han blev gift med (2) Maren Olufsdatter, 13.04.1777 i Egvad, f. ca. 1745 i Hjedding i Ølgod sogn, d. 1801/1815.
28. ii **Hans Lauridsen**, f. ca. 1741, d. 11.02.1824 i Tarm i Egvad sogn, begravet 19.02.1824 på Egvad kirkegård. Han blev gift med Maren Christiansdatter, ca. 1767.
- iii **Anne Lauridsdatter**, f. 1735/1750, d. maj 1783 i Bisgaard i Egvad sogn. Skifte G456-13 s. 193. 2 børn, formynder Hans Lauridsen, Tarm. Hun blev gift med Søren Hansen, ca. 1775, f. ca. 1747 i Tarm Bisgaard i Egvad sogn, d. 02.01.1826 i Tarm Bisgaard i Egvad sogn, begravet 08.01.1826 i Egvad. Gmd. i Tarm Bisgaard (matr.3) 1771-1820. Se skifte G456-13 s. 193.

57. **Karen * Frandsdatter**. (Død efter 1751)? *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til forældre, mand og børn.

58. **Christian Knudsen Sønderby**, f. 24.01.1712 i Sønderby i Sdr. Borris sogn, døbt 24.01.1712 i hjemmet, d. 24.03.1773 i Tarm i Egvad sogn. Han blev gift med (1) Maren Olufsdatter, også kendt som Kirsten, 17.06.1739 i Borris kirke, f. 1718 i Graahede i Aadum sogn, døbt 11.02.1718 i Aadum, d. 1744 i Sdr. Borris sogn, begravet 21.06.1744 i Borris kirkegård, Lundenæs B8-1077 115 Jens Knudsen i Odderup i Oddum sogn. 8.7.1737, fol.160B.

E: Kirsten Christensdatter. LV: Niels Lauridsen Hvelplund i Oddum sogn. B: Peder 20, Maren 32, Johanne 24, Margrethe g.m. Eskild Jepsen i Tarm Bisgård. FM: Peder Jensen i Gundesbøl, mosters mand Bertel Pedersen ved Hoven Kirke. Arv i boet til Maren Olufsdatter efter forældre Oluf Knudsen og hustru Maren Nielsdatter i Gråhede, hvis herlighed ejes af Ribe Domkirke, skifte 2.6.1722. FM: Peder Jensen sst, Hans Eskildsen Tarm i Skodsbøl. Afkald 3.7.1739 fra Christian Knudsen for arv til hustru Maren Olufsdatter efter forældre efter skiftebrev 2.6.1722. Han blev gift med (2) Appolone Marie Eschesdatter, ca. 1745, Christians dåb blev confirmeret i Borris kirke 7. feb. 1712. Ved den lejlighed blev han båret af præstens kone, og blandt fad-derne var degnens Ane og Karen Ahlers, sikkert konen i Ahlergaard.

Han blev gift i 1739 med Maren Olufsdatter, og de fik året efter sønnen Knud, og i 1743 David, men han døde før fremstillingen i kirken. Allerede i 1744 døde Maren Olufsdatter, og Christian sad nu tilbage med en søn på kun 4 år. Man kunne så nok have forventet et hurtigt nyt giftermål; men der gik vist 2½ år, inden han blev gift med Appolone Marie Eschesdatter.

Hun var født i 1727 i Tarm, og var således kun o. 19 år ved giftermålet. Ved den lejlighed købte Christian Knudsen hendes fødegård i Tarm af hendes mor, der da havde siddet enke i 4½ år. Velsagtens har det efter tidens skik været et fornuftsægteskab, der skulle sikre en mand til gården, så den kunne forblive i slægtens eje.

Gården havde et hartkorn på tdr. 5-3-1-0, og med den som baggrund blev Christian Knudsen Sønderby snart en velanskrevet mand i sognet, en mand, der både blev brugt som lavværge for enker og som værge for umyndige børn. I sit andet ægteskab fik han 8 børn; men efter godt 25 års ægteskab døde Appolone Marie i december 1772 i en alder af kun 45 år, og allerede året efter døde Christian Knudsen Sønderby, 61 år gammel.

Skifterne efter de 2 ægtefæller viser, at det drejede sig om et bo med en vis velstand; et af de sikre tegn var sølvtøjet: 13 skeer og 5 bægre.

I stuen var der en jernbilæggerovn, et langt fyrebord, 4 træstole, 3 små skamler, en slagbænk, et stort og et lille fyrreklædeskab, et mælkeskab, et malet egechatol med messingbeslag og to sengesteder. Der nævnes også mange mindre ting såsom lysestager og glas m.m., desuden nogle bøger: Christian V's Lov-bog, Møllers Huspostil, Kingos Salmebog, Brorsons Salmebog, en lille bog kaldet Bedekæde og en gammel ligprædikenbog.

I Storstuen var der en jernkakkellovn, et stort, rundt, blåmalet fyrebord, 12 røde træstole, 6 hvide "æskestole", et "stabelsengested" med grønt omhæng, en egedragkiste med messingbeslag, en blåmalet fyrrekiste og en egekiste m.m.

Der var et lille kammer med øltønder, tinfade, messingskåle, 1½ dusin tallerkener, flasker o.l. I forstuen var der 2 ankre, 2 spinderokke og et gammelt skrin; i vesterstuen et gammelt bord, en gammel egekiste, en gammel kobberkedel, en sadel og nogle småting. I det vestre kammer var der dejtrug, tønder, kærne m.m., og i et lille kammer var der bl.a. et oksehoved og 2 ankre.

Alt sengetøjet blev opregnet særskilt, og der var meget: i storstuen 1 blå- og hvidstribet olmerdugsoverdyne, 1 rødtribet bolsterunderdyne, en ditto lang hovedpude, 1 hørgarnslagen, 1 bårgarnslagen; i daglig-stuen i et "indelukket" sengested var der 1 rødtribet bolsterdyne, 1 blå- og rødtribet olmerdugsoverdyne, 1 hørlagen, 1 hørgarnslagen og 2 lange, rødtribede bolsterhovedpuder med vår; i det andet sengested var der 1 blåstribet olmerdugsoverdyne, 1 gråstribet vadmelseoverdyne, 2 uldne hølsklæder, 1 lang hovedpude med vår og 2 små hovedpuder. I vesterstuen var der 2 sengesteder med over- og underdyner, hovedpuder og hølsklæder. I gæstekammeret fandtes ligeledes 2 senge med lignende indhold. Endelig nævnes karlens seng med 1 brunstribet olmerdugsoverdyne, 1 blåstribet bolsterunderdyne, 1 blåstribet bolsterpude, 1 rødtribet olmerdugspude, 1 gråstribet pude, 1 pude uden fyld og 2 hølsklæder.

I bryggerstuen var der ikke mindre end 3 bryggerkedler, og der var bryggerkar, tønder, gryder, pander og mange andre redskaber, ja selv en musefælde.

Besætningen bestod af 4 heste, 7 køer, 5 stude, 18 får og 1 svin, desuden var der 5 vogne og, hvad der ellers skulle bruges af redskaber.

Alt i alt efterlod Christian og Appolone Marie sig værdier for 1484 rdl., men da den ældste søn og den ældste datter var gift og havde fået arveforskud, blev denne indregnet, så indtægten kom op på 1567 rdl.

Herfra gik forskellige udgifter; men resultatet blev, at hver af sønnerne fik ca. 200 rdl. og døtrene det halve.

Det var Christian Knudsen Sønderbys sidste vilje, at hans og Appolone Maries ældste søn, Esche, skulle overtage gården, og han lovede så, at forsørge sine 4 umyndige søskende, til de selv kunne ernære sig, hertil var på forhånd udlagt et vist beløb.

Kilder:

Lundenæs-Bøvling Amts Skifteprotokol (B8-1080) s. 468a-470a, (B8-1081) s. 2-3, 88b-98b, (B8-1083) s. 212, 420b.

Nørvang-Tørrild hrd. Skifteprotokol (B70-342) s. 294.

Børn af Maren Olufsdatter:

- i **Knud Christiansen**, f. 1740 i Sdr. Borris sogn, døbt 24.08.1740 i Borris kirke, d. 08.04.1773 i Tarm i Egvad sogn. Gmd. i Tarm.
Skifte Lundenæs amt:
508 Knud Christiansen Sønderby i Tarm i Egvad sogn. 14.5.1773, fol.98B.
E: Karen Sørensdatter. LV: svoger Hans Jensen Debel i Varisbøl i Lønborg sogn. B: Maren 11, Christian 2. FM: farbror Eskild Christensen Sønderby i Tarm, fasters mand Hans Lauridsen i Tarm. Arv efter afdødes far Christian Knudsen i Tarm, [skifte 27.3.1773, fol.481]. Aftægt til enkens far Søren Poulsen og hustru. Han blev gift med Karen Sørensdatter, ca. 1762, f. ca. 1737 i Tarm i Egvad sogn, d. efter 1801.
- ii **David Christiansen**, f. apr. 1743 i Sdr. Borris sogn, d. apr. 1743 i Sdr. Borris sogn, begravet 16.04.1743 i Borris kirkegård.

Børn af Appolone Marie Eschesdatter:

29. iii **Maren Christiansdatter**, f. ca. 1747 i Tarm i Egvad sogn, d. 09.02.1818 i Tarm i Egvad sogn, begravet 18.02.1818 på Egvad kirkegård. Hun blev gift med Hans Lauridsen, ca. 1767.
- iv **Esche Christiansen**, f. ca. 1750 i Tarm i Egvad sogn, d. jan. 1783 i Tarm i Egvad sogn. Gmd. i Tarm efter faderen.
Skifte Lundenæs (B8-1083): 798 Eskild Christiansen i Tarm i Egvad sogn. 23.2.1783, fol.212.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jens Madsen i Kirkegård i Egvad sogn. B: Abelone Marie 7, Karen 5, Anne Kirstine 3, Christian 6 mdr. FM: Jens Michael Knudsen i Sønderby i Borris sogn, Hans Lauridsen i Tarm, Peder Christensen i Vennergård i Velling sogn, Christen Nielsen Møller i Tarm. Skifte efter afdødes far Christian Knudsen Sønderby i Tarm af 27.3.1773 lbnr.481. Arv til afdøde søskende Poul Christiansen, Birthe Cathrine Christiansdatter, Birthe Marie Christiansdatter med afkald af 24.4.1775 fra Nis Fischer i Sønder Muldbjerg i Hover sogn. Skøde af 1.12.1746 fra fars svigermor Sidsel Christensdatter, enke efter Eskild Poulsen i Tarm. Han blev gift med Kirsten Sørensdatter, ca. 1774, f. 1749 i Venner i Velling sogn, døbt 07.04.1749 i Velling, d. 1785 i Tarm i Egvad sogn. Skifte B8-1083 s. 420, 4 børn.
- v **Henning Christiansen**, f. ca. 1752 i Tarm i Egvad sogn, d. 1773 i Tarm i Egvad sogn. Hans død er omtalt i skiftet efter faderen. Han blev gift med Karen Vesterbye. Sdr. Borris kirkebog 1771 (fol. 64): Dom 16 a Trin døbt Karen Vesterbye Datter Maren, baaren af Magrethe Vesterbye, faddere Niels Jørgensen, Peder Villadsen, Villatz Christensen, Mads (Husteds?) hustru Maren K..gaard, angivet til barnefader Henning Christiansen, Tarm.

- vi **Birthe Marie Christiansdatter**, f. ca. 1756 i Tarm i Egvad sogn, d. 13.10.1830 i Aalbæk i Thyregod sogn, begravet 21.10.1830 i Thyregod. Hun blev gift med Nis Jensen Fisker, f. ca. 1743 i Krages i Egvad sogn, d. 1800 i Smedebæk Mølle i Ejstrup sogn. Nis overtog Smedebæk Mølle ved skøde af 3 maj 1775, han kom fra Muldbjerg Mølle i Houer Sogn i Bøvling, den ejedes dengang af hans Stedfader Peder Binner. Han drev Smedebæk Mølle til sin død i 1800, hvorefter Hustruen Birgitte videreførte den til hun solgte den i 1805 til ejeren af Matstrup Mølle.
Skødet lyder: Underskrevne Birgitte Marie Chrestensdatter, enke efter salig Nis Fischer, med landsværge Peder Brimmer, skøde, sælger og afhænder fra mig og mine arvinger, min ejendom Smedebæk Mølle, Ejstrup Sogn, Vrads Herred, stående for Hartkorn Mølleskyld 2 tdr. 1 sk. , med Hus og Bygninger, Maaleværk, Staaende og Løbende Vandflod. Dam og Dams Bund, Ager, Eng og Hede, Tørvedrift og Lyngslet, Forte og Fællig, Fiskeri, intet i nogen måde undtaget af alle herligheder og Rettigheder, som min salig mand Nis Fischer og jeg har ejet og beboet, og haver haft efter skøde fra Knud Terkildsen dat. 3 Maj 1775, som køberens med dette overleveres til Sr. Peder Sørensen Møller i Matstrup for 2800 Rdlr. alt ifølge kontrakt af 17 septem ber 1804. Da han i dag har betalt mig de 2800 Rdlr. , skal det ovenskrevne være han til Frit og Frelst Eje, og meddeles herved til Køberens Efterretning, at Dørring Hauges Ejere til alle tider, efter frie adkomster og gammel ret og skik, bliver pligt ig at udlægge 4 Agre af sit Ejendoms Land til drift for Smedebæks Mølles Beboere i hven det end måtte besidde og eje, alt uden nogen betaling, så Mølleren aldrig måtte savne den til fornøden drift.
Smedebæk Mølle den 23 juni 1805.
Efter at have afstået Smedebæk Mølle købte Birthe Marie "Aalbækgaard" med omk. 150 tdr.land, hun drev den til 1813 da hun afstod den til sønnen Christian Nissen.
Samfrændekifte 5.4.1813 Nørvang-Tørrild hrd. (B70-342 s. 294).
- vii **Niels Christiansen Gade**, f. ca. 1759 i Tarm i Egvad sogn, d. 07.12.1832 i Tarm i Egvad sogn, begravet 16.12.1832 i Egvad. Gmd. Gade i Tarm (matr. 6) 1783-o.1810. Han blev gift med Maren Olufsdatter, ca. 1783, f. ca. 1745 i Hjedding i Ølgod sogn, d. 1801/1815.
- viii **Poul Christiansen**, f. ca. 1761 i Tarm i Egvad sogn, d. 21.07.1818 i Tarm i Egvad sogn, begravet 26.07.1818 i Egvad. Hmd. i Bølling. Hmd. i Tarm (matr. 44). Han blev gift med Kirsten Nielsdatter, 23.10.1787 i Bølling kirke, f. ca. 1765, d. 21.06.1830 i Tarm i Egvad sogn, begravet 27.06.1830 i Egvad.
- ix **Zidse Christiansdatter**, f. ca. 1764 i Tarm i Egvad sogn, d. 23.10.1796 i Nørgaard i Bølling sogn, begravet 30.10.1796 i Bølling. Skifte B8-1085 s. 230, 3 børn. Hun blev gift med Jesper Nielsen Nørgaard, 25.10.1789 i Bølling kirke, f. 1756 i Bølling sogn, døbt 17.03.1756 i Bølling, d. 03.05.1820 i Nørgaard i Bølling sogn, begravet 11.05.1820 i Bølling. Gmd. Nørgaard i Bølling.
- x **Birthe Cathrine Christiansdatter**, også kendt som Birgitte Cathrine, f. ca. 1768 i Tarm i Egvad sogn, d. 02.02.1848 i Vorgod By i Vorgod sogn, begravet 11.02.1848 i Vorgod. Hun blev gift med Morten Jensen, også kendt som Morten Stensig eller Morten Nørgaard, ca. 1785, f. 1752 i Stensig i Sædding sogn, døbt 05.11.1752 i Sædding, d. 12.06.1836 i Nørgaard i Vorgod sogn, begravet 20.06.1836 i Vorgod. Gmd. i Tarm til o. 1789. Derefter gmd. i Nørgaard i Vorgod By. 1790 frasælges halvdelen af gården. 1817,1834 aftægtsmand do.

59. **Appolone Marie Eschesdatter**, f. ca. 1727 i Tarm i Egvad sogn, d. 07.12.1772 i Tarm i Egvad sogn.

60. **Morten Pedersen**, f. ca(?) 1720, d. 17.01.1777 i Styg i Lønborg sogn. Han blev gift med Anne Hansdatter, ca. 1750, Morten må være født før 1720, idet han allerede i 1743 nævnes som fæster af den ene af de to gårde i Styg i Lønborg sogn, Birkedommergaarden. Den hørte under Lønborg og havde et hartkorn på tdr. 6-0-1-1/2; landgilden var i 1782 ansat til 8 rdl. 2 mk. og 8 skilling. Morten Pedersen nåede at blive ejer af 1/6 af Foersum Mølle, som han arvede efter sin svigermor i 1775; men det blev en kort fornøjelse, idet han døde i januar 1777. På det tidspunkt bestod gården i Styg af et 13-fags stuehus mod syd, mod vest et fæhus med hølade a 15 fag, mod nord en lade a 22 fag og mod øst stald, fårehus og vognskjul a 15 fag. Besætningen var på 5 heste, 9 stude, 6 køer, 2 kvier, 4 kalve, 20 får og 1 svin. Der var 3 vogne, en hjulplov, 3 harver og diverse andre redskaber. I dagligstuen var der et egebord med skab, 4 stole, en skammel, et egeskab, en jernkakkelovn samt en del andre mindre effekter. I storstuen var der et bord på åben fod og enkelte andre genstande. Køkkenet var udstyret med bryggerkar, dejtrug, øltønde, kærne, håndkværn og forskellige andre redskaber. Af sengeklæder var der til 6 senge, og dem har der vel så været 6 af; men de 4 blev ikke vurderet ved skiftet, de var forbeholdt enken og de 3 ugifte døtre, imod at deres bror fik faderens gangklæder, der så heller ikke blev vurderet. Alt i alt blev boets indtægt vurderet til 312 rdl. og 1 mk. Udgiften blev sat til 272 rdl. og 1 mark, så der blev kun 40 rdl. at arve. Anne Hansdatter besluttede at blive ved gården, som hun derefter fæstede indtil april 1788. Da overtog sønnen den, og Anne gik på aftægt; den blev imidlertid kort, for allerede i april 1791 døde hun, 64 år gammel. Det var ikke alverden hun efterlod sig, hvad penge angik; men af tøj var der en del: en sort kåbe, 1 sort kjole, 2 blå livstykker, 9 skørter (grønne, blå og brune), 9 trøjer (brune, sorte, blå, grå og røde), 13 forklæder (især blå og hvide), 7 særke, 8 hagehatte, en sort fløjls hue, 1 sort og 2 blå silkehuer, 4 par strømper og et par sko, alt opbevaret i en grønmalet egekiste. Da den yngste datter også var afgået ved døden, blev begges efterladenskaber sendt til offentlig auktion: "Hermed bekendtgøres, at onsdag den 31. maj næstkommende bliver hos Hans Mortensen i Styg foreta-get offentlig auktion over Anne Hansdatters og hendes datter Else Marie Mortensdatter efterladenskaber, bestående af skrin, kiste, sengeklæder og en stor del gode og nye fruentimmertøj af uldent og linned, samt sølv, tin og messing, hvor tillige samme tid vorder bortsolgt en stor del standtøner, ankre og fiskevaser. På birkedommerens vegne Strike". Auktionen over Annes effekter indbragte godt 28 rdl. Desuden havde dødsboet et tilgodehavende hos Jens Møller i Tarm Mølle på 52 rdl., så i alt blev der 71 rdl. til arvingerne.

Kilder:

Lønborggaard Skifteprotokol (G456-13) s. 114, 247, 254, 258, 267.

Lønborggaard fæsteprotokol (G456-4) s. 66. (Her er Morten kautionist for broderen Hans Pedersen ved dennes fæste af Tarm Mølle 21.07.1755).

Knud Nielsen: Gårde og steder i Lønborg sogn. Skjern 1985.

Slægtsbog over Slægten Høy fra Styg i Lønborg sogn. Slægtshistorisk Institut 1974. Side 37.

Børn:

- i **Else Mortensdatter**, f. ca. 1752 i Styg i Lønborg sogn, d. 01.12.1825 i Fjerbæk i Lønborg sogn, begravet 08.12.1825 i Lønborg. Hun blev gift med Axel Pedersen, ca. 1774, f. ca. 1751 i Fjerbæk i Lønborg sogn, d. 14.05.1834 i Fjerbæk i Lønborg sogn, begravet 21.05.1834 i Lønborg. Gmd. Fjerbækgaard i Lønborg sogn (matr. 60) 1774-1812.
- ii **Karen Mortensdatter**, f. ca. 1753 i Styg i Lønborg sogn, d. 1791 i Vostrup i Lønborg sogn. Hun blev gift med Christen Pedersen (Tømmermand), ca. 1775, f. 1742 i Fjerbæk i Lønborg sogn, d. 1791 i Vostrup i Lønborg sogn. Tømrer og hmd. i Vostrup (matr. 56) o.1775-91. Skifte G456-13 s. 247.

- iii **Anne Mortensdatter**, f. ca. 1759 i Styg i Lønborg sogn, d. 11.12.1843 i Vostrup i Lønborg sogn, begravet 16.12.1843 i Lønborg. Hun blev gift med Henrik Boilesen, ca. 1778, f. ca. 1749, d. 31.07.1824 i Vostrup i Lønborg sogn, begravet 15.08.1824 i Lønborg. Fæster i Vostrup (matr. 40) i Lønborg sogn fra 1778.
30. iv **Hans Mortensen**, f. ca. 1761 i Styg i Lønborg sogn, d. 09.04.1833 i Styg i Lønborg sogn, begravet 17.04.1833 på Lønborg kirkegård. Han blev gift med Mette Espensdatter, ca. 1789.
- v **Kirstine Mortensdatter**, f. ca. 1765 i Styg i Lønborg sogn, d. 17.08.1837 i Pagaard i Hemmet sogn, begravet 20.08.1837 i Hemmet. Hun blev gift med Ole Christensen (Pagaard), ca. 1788, f. ca. 1754, d. 03.01.1838 i Pagaard i Hemmet sogn, begravet 11.01.1838 i Hemmet. Søn af Christen og Anne Christensdatter, Pagaard. Fæstegmd. i Pagaard i Hemmet sogn. 1834 inderste og aftægtsmand i Pagaard.
- vi **Else Marie Mortensdatter**, f. ca. 1770 i Styg i Lønborg sogn, d. 08.04.1791 i Styg i Lønborg sogn. Ugift. Skifte G456-13 s. 254, 260.
61. **Anne Hansdatter**, f. ca. 1727 i Tarm Møllegaard i Egvad sogn, d. 07.04.1791 i Styg i Lønborg sogn.
62. **Espen Godskesen**, f. ca. 1724 i Laustrup i Lønborg sogn, d. 1801/1815. Han blev gift med Anne Christensdatter, 1745, Den 18.9.1745 fik han fæstebrev på den halvgård i Vostrup, som Christen Vestergaard hidtil havde haft. Gården hørte under Lønborggaard og var på det tidspunkt på godt 3 tdr. hartkorn. Den årlige landgilde var 3 tdr. byg, 2 høns og 2 snese æg, 4 mark og 8 skilling, hvortil kom det sædvanlige hoveri. Senere (evt. på samme tid) blev han gift med Anne, og de fik mindst 2 børn, men sandsynligvis flere. I 1782 var gårdens hartkorn steget til tdr. 4-4-0-1 5/6, og landgilden var nu 1,7 td. byg, 4 rdl. 5 mk. og 7 skilling. I 1788 afstod de gården til sønnen Jens og gik på aftægt. Der blev da holdt en syns- og taksationsforretning, der viste følgende: stuehuset bestod af 12 fag og 2 fag port i en længe, overtømmeret var af fyr og undertømmeret af eg; der var loftsted af fyrrefjæl over de 8 fag; taget var af strå og gulve og vægge af ler. Det østre hus bestod af 14 fag, hvoraf de 5 fag var til indværelser med loftsted, skorsten og døre, de 9 fag var til udhus. Laden bestod af 15 fag og var noget højere end stuehuset. Stalden lå mod vest og bestod af 16 fag, der var stengulv, hvor kreaturerne stod. Syd for porten lå et 2-fags hus til svin og høns. Endelig var der syd for gården endnu et lille 2-fags hus. Besætningen bestod af 4 heste, 5 køer, 6 stude og 13 får. Der var endvidere 3 vogne, 1 plov, 2 harver og en hakkelseskiste med kniv. Anne Christensdatter døde inden folketællingen 1801, og Espen Godskesen døde mellem 1801 og 1816, men præcis hvornår vides ikke, da Lønborgs kirkebøger fra før 1816 er gået tabt.

Kilder:

Folketællinger.

Lønborggaard Fæsteprotokol (G456-4) s. 15, 159-161.

Lønborggaard Jordebog 1782 (G456-3).

Knud Nielsen: Gårde og steder i Lønborg sogn. Skjern 1985.

Slægten i Varde efter Anna Nielsdatter og hendes 2 ægtefæller 1) Niels Jensen 2) Godske Espensen... Varde lokalh. Arkiv. Udarb. 1991 af Anton Torngaard.

Børn:

- i **Godske Espensen**, f. ca. 1751 i Vostrup i Lønborg sogn, d. 05.10.1829 i Varde, begravet 11.10.1829 i Varde. Konsumptionsbetjent, 1787: Hugormegaden 145 i Varde. 1801 Østergade 8. Fødeår: 1787 ca. 1757, 1801 ca. ca. 1751, 1829 ca. 1747. Han blev gift med Anne Nielsdatter, 21.05.1779 i Varde, f. ca. 1741, d. 27.02.1808 i Varde, begravet 03.03.1808 i Varde, Sct. Jacobi sogn. Fødeåret varierer fra 1738-45 i de gængse kilder.
 - ii **Jens Espensen**, f. ca. 1757 i Vostrup i Lønborg sogn, d. 23.02.1835 i Vostrup i Lønborg sogn, begravet 03.03.1835 i Lønborg. Fæstegmd. i Vostrup i Lønborg. Han blev gift med Anne Cathrine Eskildsdatter, f. ca. 1767, d. 1807 i Vostrup i Lønborg sogn. Skifte G456-13 s. 403b, 3 børn.
31. iii **Mette Espensdatter**, f. ca. 1760 i Vostrup i Lønborg sogn, d. 15.02.1852 i Styg i Lønborg sogn, begravet 23.02.1852 på Lønborg kirkegård. Hun blev gift med Hans Mortensen, ca. 1789.
63. **Anne Christensdatter**, f. ca. 1724, d. før 1801.

64. **Mads.** Evt. i Ladekjær i Skjern. I 1730-erne nævnes brødrene Jens og Mads Madsen Bonde i Ladekjær i Skjern; måske var de brødre til Christen Madsen Bonde.

Børn:

32. i **Christen Madsen Bonde**, f. ca. 1706, d. 22.05.1782 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 30.05.1782 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Maren Larsdatter, 05.04.1739 i Stauning kirke.
66. **Lars Lauridsen**, f. eft. 1650, d. (?) 1744 i Stauning sogn. Lars Lauridsen har sandsynligvis o. 1700 overtaget Bousøgaard i Stauning efter faderen sammen med svogeren Milter Villadsen. I 1711 skriver sognepræsten i en indberetning til myndighederne følgende om ham: "Paa Ryttergodset i Stauning sogn bor en fattig mand i Bousøgaard ved navn Lars Lauridsen, som ejer bondeskyld til en liden halvgaard i Leding udi Dejbjerg sogn, hvis besidder er forarmet, og kan ikke betale afgiften deraf; formoder derfor allerunderdanigst for dette paabud at vorde forskaonet. Og findes der ellers ingen her i sognet paa ryttergodset som efter denne forordning kan optegnes. Testerer iligemaade allerunderdanigst Povel Pedersen Stauning Præstegaard d. 20. septemb. Anno 1711." Omtalte påbud drejede sig om, at præsten skulle indberette, hvem der skulle (kunne) bidrage til artillerihestes anskaffelse. Bousøgaard var allerede i 1687 blevet en ryttergård og hørte som sådan under kronen; men i 1716 begyndte kronen at sælge ud af sit gods i Vestjylland, og den 6.12.1717 fik amtsforvalter over Lundenæs og Bøvling amter, Laurids Pedersen Hellevad, skøde på gården; da han også var ejer af Vennergaard i Velling sogn, kom Bousøgaard til at høre under denne hovedgård. I 1744 døde en Lars Larsen i Stauning sogn; men om det er ovennævnte kan ikke ses, da kirkebogen kun oplyser navnet, ikke hverken sted eller alder.

Kilder:

Ringkøbing Skifteprotokol 1687-1717 (B80-123) s. 212, 282.
Mandtal fra Stauning 1711. I Rigsarkivet.
Kronens Skøder (6.12.1717).

Børn:

- i **Bodil Larsdatter**, f. 1700 i Bousøgaard i Stauning sogn, d. 27.12.1774 i Bousø i Stauning sogn, begravet 01.01.1775 i Stauning. Hun blev gift med Jens Sørensen Smed, ca. 1730, f. 1701, d. 22.04.1778 i Bousø i Stauning sogn, begravet 29.04.1778 i Stauning. Smed i Bousø i Stauning.
33. ii **Maren Larsdatter**, f. ca. 1706 i Bousøgaard i Stauning sogn, d. 1776 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 02.11.1776 i Stauning kirkegård. Hun blev gift med (1) Jens Sørensen, ca. 1730. Hun blev gift med (2) Christen Madsen Bonde, 05.04.1739 i Stauning kirke.
68. **Peder Jensen Kolstrup**, også kendt som Peder Jensen Poller/Stokholm, f. ca(?) 1680 i Nysogn?, d. eft. 1740 i Kolstrup i Sdr. Lem sogn ? Han blev gift med (1) Boel Christensdatter, 03.03.1709 i Sdr. Lem kirke, Peder Jensen er formodentlig født på Holmsland. Senere kommer han til Sdr. Lem, hvis kirkebog 1709 meddeler: "d. 27. januar Dom. Septuagesima trolovede jeg for præsten udi Peder Smeds hus i Vestertredje Peder Jensen, tjenende for tærsker paa Holmgaard, og Boel Christensdatter, forrige amme ibid" (dvs. samme sted). Parret blev viet den 2. marts, og allerede den 12. maj døbt deres søn Christen i Sdr. Lem kirke.

På det tidspunkt var Peder Jensen blevet fæster i Stockholm, der hørte under Holmgaard og havde et hartkorn på tdr. 1-4-0-1. Her fødtes også parrets 2 øvrige børn i 1712 og 1714. Kort tid efter (mellem nov. 1714 og nov. 1717) døde Boel, og den 28.11.1717 blev Peder Jensen trolovet med Maren Jensdatter Skrædders, hvis første mand o. 1703 løb bort med en løs kæltrinkingvinde. Det oplyses, at de skal bo i Stockholm; men kirkebogen melder ikke i de følgende år noget om barnedåb her, så parret har nok ikke fået børn sammen.

10 år senere er Peder Jensen igen enkemand; men han er nu blevet fæster i en noget større gård i Kolstrup, der også hørte under Holmgaard - hartkornet er på tdr. 4-5-2-1. Den 16.11.1727 bliver Peder Jensen så for tredje gang trolovet og den senere gift med Karen Christensdatter, salig Niels Graversens enke. Parret bliver trolovet i Andbæk hos hendes søn Gravers Nielsen, men hvor de skal bo nævnes ikke; sandsynligvis bliver det i Kolstrup, for i 1728 nævnes Peder Kolstrups søn Christen som fadder. Endnu i 1740 nævnes Peder Jensen i Kolstrup, men o. 1749 er gården vist overtaget af sønnen Christen. Hvornår Peder Jensen er død, vides ikke, da Sdr. Lem sogns kirkebog først begynder at meddele dødsfald efter 1758; han er formodentlig død før dette tidspunkt.

Kilder:

Kirkebog

Alfred Kaae: Lem sogn. 1962. Side 316, 341.

Han blev gift med (2) Maren Jensdatter, 29.09.1718 i Sdr. Lem kirke. Han blev gift med (3) Karen Christensdatter, 14.12.1727 i Sdr. Lem kirke.

Børn af Boel Christensdatter:

- i **Christen Pedersen Kolstrup**, f. maj 1709 i Stockholm i Sdr. Lem sogn, døbt 12.05.1709 i Sdr. Lem kirke. Fæstegmd. i Kolstrup i Sdr. Lem. Han blev gift med Magdalene Willumsdatter, 21.09.1749 i Sdr. Lem, f. ca. 1721, d. eft. 1801. 1801 enke og jordløs huskone i Kolstrup. Ikke fundet her i 1787.
 - ii **Jens Pedersen Kolstrup**, f. 14.05.1712 i Stockholm i Sdr. Lem sogn, døbt 16.05.1712 i hjemmet.
 34. iii **Jacob Pedersen Nygaard**, f. 1714 i Stockholm i Sdr. Lem sogn, døbt 04.11.1714 i Sdr. Lem kirke, d. 1767 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 05.06.1767 i Sdr. Lem kirkegård. Han blev gift med Boeld Nielsdatter, også kendt som Bodil Nielsdatter, 09.10.1743 i Sdr. Lem kirke.
69. **Boel Christensdatter**, f. ca(?) 1680, d. ca. 1715 i Stockholm i Sdr. Lem sogn.
70. **Niels Jespersen Nygaard**, f. ca(?) 1680 i Boling i Sdr. Lem sogn, d. 1741/1758 i Sdr. Lem sogn. Han blev gift med Anne Nielsdatter, 27.10.1709 i Sdr. Lem kirke, Den 21. april 1709 trolovedes i Sdr. Lem sogn Niels Jespersen Boling og Anne Nielsdatter Nygaard "udi hendes faders hus i Nygaard, hvor de skal bo".
- Niels Jespersen var fra Boling, hvor faderen var fæster under Holmgaard, men ved gifter-målet overtog han fæstet af Nygaard sammen med svogeren Niels Nielsen Nygaard. Her fødte Anne i de følgende 10 år 4 børn; men ellers er der kun sparsomme oplysninger om familien. I 1736 var Niels Jespersen som så mange andre kommet i restance og måtte vedgå, at han skyldte 5 års afgift, efter kapitelstakst 10 tdr. rug til herskabet på Holmgaard.
- I 1743 bliver datteren Boeld gift, og Niels og Anne går formodentlig på aftægt. Niels Jespersen døde inden 1758, da Anne Nielsdatter den 12. november blev begravet i Sdr. Lem.

Kilder:

Børn:

- i **Maren Nielsdatter Nygaard**, f. 09.01.1713 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 09.01.1713 i hjemmet, d. før 1755. Hun blev gift med (1) Christen Pedersen, 1736 i Sdr. Lem, d. ca. 1747. Avlskarl; ladefoged på Holmgaard; fæstegmd. i Nygaard i Sdr. Lem. Hun blev gift med (2) Knud Joensen, 15.10.1747 i Sdr. Lem, f. ca. 1721, d. eft. 1801. Fæstegmd. i Nygaard i Sdr. Lem fra 1747.
.
35. ii **Boeld Nielsdatter**, også kendt som Bodil Nielsdatter, f. 1716 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 12.01.1716 i Sdr. Lem kirke, d. 1767 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 05.06.1767 i Sdr. Lem kirkegård. Hun blev gift med Jacob Pedersen Nygaard, 09.10.1743 i Sdr. Lem kirke.
- iii **Kirsten Nielsdatter**, f. 23.04.1719 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 26.04.1719 i Sdr. Lem kirke.
71. **Anne Nielsdatter**, f. ca(?) 1685, d. 1758 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 12.11.1758 på Sdr. Lem kirkegård.
72. **Niels Hansen**. Bosat i Stauning. Han blev gift med Mette.

Børn:

36. i **Hans * Nielsen**, f. ca. 1689, d. 24.07.1782 i Østerby i Stauning sogn, begravet 31.07.1782 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Maren Christensdatter, 1732.
73. **Mette**.
76. **Søren**. Muligvis den Søren Pedersen, som er fæster af en ryttergård i Outrup by med et hartkorn på tdr. 2-7-0-2½. Gården kom i 1719 under Viumgaard, og i 1756 hedder fæsteren Niels Sørensen, sikkert en søn; landgilden er da 6 rdl. 5mk. og 6 sk., 2 kyllinger, 1 får at føde og 1½ pd. hør at spinde.

Børn:

- i **Jørgen Sørensen Outrup**, f. ca. 1717, d. 14.02.1788 i Sædding i Nr. Nebel sogn. Selvejer i Sædding i Nr. Nebel.

Ribe Skifteprotokol:

1175 Jørgen Sørensen Ovtrup i Sædding. 10.3.1788, fol.381B.

E: Margrethe Hansdatter. B:

1) Birthe Cathrine Jørgensdatter 25

2) Jørgen Jørgensen 20.

FM: farbror Christen Sørensen i Stavning i Lundenæs amt ved søn Søren Christensen. Han blev gift med Margrethe Hansdatter, f. ca. 1726, d. 14.04.1801 i Sædding i Nr. Nebel sogn, begravet 19.04.1801 i Nr. Nebel.

38. ii **Christen Sørensen**, f. ca. 1720 i Ovtrup by i Ovtrup sogn ?, d. 1801 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 28.06.1801 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Kirsten Jensdatter, 04.12.1748 i Janderup kirke.

78. **Jens Bachensen**, f. 1680 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 01.01.1681 i Janderup kirke, d. 1761 i Bandsbjerg i Janderup sogn, begravet 10.02.1761 i Janderup kirkegård. Han blev gift med (1) NN. Han blev gift med (2) Birgitte Hansdatter, 29.11.1716 i Janderup kirke, d. 1720 i Bandsbjerg i Janderup sogn. Han blev gift med (3) Anne Sørensdatter, 1720 i Aal kirke, Han overtog i begyndelsen af 1700-tallet fæstegården i Bandsbjerg efter faderen. Den var ryttergård under kronen med et hartkorn på tdr. 4-1-0-0; men da kronen begyndte at sælge ud af ryttergodset o. 1717 kom den under Hennegaard, som den i hvert fald tilhørte i 1720.

Han var tilsyneladende gift 3 gange, idet han får en datter døbt i 1713; men hans første hustrus død er ikke fundet anført i Janderup 1713-16.

I 1716 blev han i Janderup gift med Birgitte Hansdatter, med hvem han dog kun fik en datter, før hun døde i 1720, og da var datteren også død.

Ved skiftet den 11.6.1720 oplyses det, at gården bestod af tre længer: stuehuset a 12 fag, sønderhuset a 14 fag og vesterhuset a 10 fag. I stuen var der et fyrebord med fødder og en egekiste med lås; i "dørnset" et egebord med skuffe, en egekiste og en gammel stol. I bryggerset var den dyreste genstand en gammel kobberkedel til 2½ rdl., desuden var der standtønder, bryggerkar, baljer, gryder, fade, tallerkener m.m. Besætningen var på 3 heste, 4 køer, 2 stude, 2 kvier, 1 kalv, 8 får, 4 lam og 1 svin. Desuden var der de nødvendige red-skaber; men indtægten beløb sig kun til 69 rdl., hvorimod der var en del gæld, så udgiften blev over 115 rdl. Altså blev der ingen arv; den skulle ellers have tilfaldet Birgitte Hansdatters slægtninge: Thomas Hansen af Bandsberg, Mette Thomasdatter af Varde og Birgitte Thomasdatter af Børsmose.

Samme år, den 24.10.1720, blev Jens Bachensen trolovet i Aal sogn med Anne Sørensdatter, og sammen fik de 7 børn.

De er formodentlig o. 1746 gået på aftægt, da svigersønnen Simon Christensen overtog Bandsbjerg, men så sent som i 1756 foretog Jens rejsen fra Janderup til Stauning for at være fadder for datteren Kirstens barn.

Jens Bachensen døde i februar 1761 i Bandsbjerg, Janderup sogn, 80 år gammel.

Kilder:

Kirkebøger

Hennegaard Skifteprotokol (G458-3) s. 3-5.

Janderup og Billum sogne bd. III, 1983. Side 13-16.

Barn af NN:

i **Karen Jensdatter**, f. 1713 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 13.08.1713 i Janderup kirke.

Barn af Birgitte Hansdatter:

ii **Karen Jensdatter**, f. 1717 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 05.12.1717 i Janderup kirke, d. 1719 i Bandsbjerg i Janderup sogn, begravet 01.03.1719 i Janderup kirkegård.

Børn af Anne Sørensdatter:

iii **Birgitte Jensdatter**, f. 1721 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 24.08.1721 i Janderup kirke, d. 1804 i Bandsbjerg i Janderup sogn. Hun blev gift med Simon Christensen Bandsbjerg, 01.12.1746 i Janderup, f. 1718 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 16.01.1718

i Janderup, d. 1772 i Janderup sogn, begravet 03.12.1772 i Janderup. Gmd. i Bandsbjerg i Janderup efter svigerfaderen.

39. iv **Kirsten Jensdatter**, f. 1723 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 24.01.1723 i Janderup kirke, d. 1802 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 30.05.1802 i Stauning kirkegård. Hun blev gift med Christen Sørensen, 04.12.1748 i Janderup kirke.
- v **Karen Jensdatter**, f. 1725 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 02.02.1725 i Janderup kirke, d. 1754 i Bandsbjerg i Janderup sogn, begravet 12.05.1754 i Janderup kirkegård.
- vi **Dorothe Jensdatter**, f. 1727 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 30.03.1727 i Janderup kirke, d. 1751 i Bandsbjerg i Janderup sogn, begravet 11.05.1751 i Janderup kirkegård.
- vii **Karen Jensdatter**, f. 1729 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 24.04.1729 i Janderup kirke, d. 1776 i Hyllerslev i Janderup sogn, begravet 27.11.1776 i Janderup. Hun blev gift med (1) Bennet Nielsen, 03.06.1748 i Janderup, f. 1703 i Janderup, døbt 25.03.1703 i Janderup, d. 1761 i Hyllerslev i Janderup sogn, begravet 30.04.1761 i Janderup. Gmd. i Hyllerslev i Janderup sogn (matr. 12). Hun blev gift med (2) Jeppe Andersen, 09.02.1762 i Janderup, f. ca. 1726, d. 1813 i Janderup sogn. Fæstegmd. i Hyllerslev (matr. 12) 1762-(1780) under Søvig.
- viii **Maren Jensdatter**, f. 1731 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt feb. 1731 i Janderup kirke.
- ix **Mette Jensdatter**, f. 1734 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 18.07.1734 i Janderup kirke, d. 21.05.1790 i Varde (?). Hun blev gift med Iver Pedersen, 07.10.1757 i Janderup. Varde.

79. **Anne Sørensdatter**, f. ca. 1695 i Børsmose i Aal sogn, d. før 1767.

88. **Peder (Christensen?)**, f. ca(?) 1670. Han blev gift med Ellads, ca. 1700. Sønnen Christen blev født o. 1703, men de har sandsynligvis fået en del flere børn. Deres yngste barn er muligvis Anna Pedersdatter, døbt 1723 i Stauning sogn, hendes fader er Peder Christensen i Langkjær. Han var muligvis fæster af den gård i Langkjær, som sønnen senere overtog. Gården havde et hartkorn på tdr. 4-1-0-2 og hørte under Lundenæs; den var i 1688 beboet af Christen Clausen, der jo godt kunne være Peders far. Peder døde sikkert før 1737 (fra dette år registreres sognets døde i kirkebogen, og her nævnes han ikke). Ellads døde i Langkjær i 1773. Ifølge kirkebogen blev hun 92 år gammel.

Børn:

44. i **Christen Pedersen**, f. ca. 1703 i Langkjær i Stauning sogn ?, d. 24.11.1767 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 29.11.1767 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Bodil Kirstine Christensdatter, 26.04.1739 i Stauning kirke.
- ii **Else Pedersdatter**, også kendt som Ellads Pedersdatter, f. ca. 1707 i Langkjær i Stauning sogn, d. 1789 i Stauning sogn, begravet 11.01.1789 i Stauning. Hun blev gift med Hans Christensen, 10.09.1738 i Stauning kirke, f. ca. 1711, d. 1787 i Halby i Stauning sogn, begravet 25.03.1787 i Stauning. Fæstegmd. Halby i Stauning (001) 1738-80.
- iii **Anna * Pedersdatter**, f. 1723 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 29.08.1723 i Stauning sogn. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte forældre.

89. **Ellads**, f. ca. 1681, d. 17.01.1773 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 24.01.1773 i Stauning sogn.

92. **Morten Jensen**, f. før 1685. Han blev gift med Maren Nielsdatter, 14.10.1708 i Sdr. Lem kirke, I perioden 1709-14 er han i Nørsgaard i Sædding, og kaldes her Morten Nørsgaard. I 1719 er han i Bjerg i Bølling, og hedder selvfølgelig Morten Bjerg.

Men begge hans sønner får tilnavnet Pig (eller Pich) efter Pig i Hanning - og ved datteren Ellatz' barns dåb i Hanning i 1740 er "Morten Pichs yngste datter" blandt fadderne, så mon ikke han senere er flyttet til Pig i Hanning. Også i 1734 og 1735 nævnes Morten Pig i Hanning kirkebog (AO opsl 55 og 57).

Børn:

- i **Jens Mortensen Pig**, f. 1709 i Sædding sogn, døbt 28.07.1709 i Sædding kirke.
- ii **Elletz Mortensdatter**, f. 1711 i Sædding sogn, døbt 14.05.1711 i Sædding kirke, d. 1797 i Hanning sogn, begravet 21.11.1797 i Hanning. Hun blev gift med Niels Madsen, d. før 1787. Bonde i Skaarup Husted i Hanning.
46. iii **Niels Mortensen Pig**, f. 1714 i Sædding sogn, døbt 13.05.1714 i Sædding kirke, d. 1798 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 28.03.1798 på Stauning kirkegård. Han blev gift med (1) Mette Jensdatter. Han blev gift med (2) Maren Jensdatter, 25.11.1761 i Stauning kirke.
- iv **Mette Mortensdatter**, f. 1719 i Bølling, døbt 26.07.1719 i Bølling kirke, d. eft. 1801 i Egvad ? Hun blev gift med Thomas Pedersen, 08.10.1749 i Bølling kirke, f. 1721 i Sønderbygaard i Bølling sogn, døbt 30.11.1721 i Bølling kirke, d. 1801 i Sønderbygaard i Bølling sogn, begravet 01.03.1801 i Bølling.

93. **Maren Nielsdatter**, f. før 1690.

94. **Jens Jensen Vesterager**, f. ca(?) 1695, d. 1761 i Vesterager i Dejbjerg sogn. Han blev gift med Anne Lauridsdatter, ca. 1720, De blev gift før 1721, sandsynligvis i Nysogn på Holmsland.

Jens Jensen overtog halvdelen af fæstegården Vesterager i Dejbjerg sogn efter sin fader, der nævnes som fæster her i 1716; i 1737 har Jesper og Jens Jensen hver en halvpart, så overtagelsen har fundet sted i den mellemliggende periode, for Jens Jensens vedkommende sandsynligvis i forbindelse med giftermålet. Halvgården, der hørte under Vennergaard, havde et hartkorn på tdr. 2-6-3-½, og i 1768 var landgilden 1½ td. rug, 1 rdl. 1 mk. og 6 skilling.

På Vesterager fik Jens og Anne 8 børn, der alle blev døbt i Dejbjerg kirke.

I 1761 døde Jens Jensen Vesterager, og ved skiftet efter ham blev følgende effekter registreret og vurderet:

I stuen: 1 gammelt egebord med fod 2 mk, 1 fyrreskammel 1 mk, 1 gammelt egeskrin uden låg 4 sk, 20 mælkeskåle 1 mk, 2 lurfade 4 sk, 7 trætallerkener 6 sk, 5 sorte gryder 12 sk, 2 bouteiller 8 sk, 2 små studsglas 6 sk, 1 jernfyrfad 6 sk, 1 messinglysestage 4 sk, 1 jernkakkellovn (er sønnen Laurs tilhørende), 2 nagelfaste sengesteder, derudi fandtes: 1 gråstribet olmerdugsoverdyne 5 mk, 1 blå og hvid olmerdugsunderdyne 3 mk, 2 røde og hvide olmerdugshovedpuder 2 mk, 1 blågarnslagen 1 mk 8 sk, 1 hvidt vår 2 mk, 1 rød- og blåstribet overdyne, 3 ditto hovedpuder, 1 gråstribet bolsterunderdyne, 1 hørgarnslagen, 1 hvidt vår og en gammel egekiste beholder enken med børnenes samtykke uden vurdering.

I det lille kammer: 1 jernlampe 12 sk, 2 røde potter 4 sk, 2 nagelfaste sengesteder, derudi fandtes: 1 blå- og hvidstribet olmerdugsoverdyne 4 mk, 1 sort- og hvid- ditto underdyne 3 mk, 3 gamle røde og hvide hovedpuder 1 mk, 2 gamle grå vår 1 mk 4 sk; 1 øltønne 1 mk 8 sk, 1 standtønne 6 sk, 1 kærne 4 sk, 1 fjerding 2 sk, 4 hampsække 5 mk.

Den salige mands gangklæder: 1 blågrå klædeskjole 2 rdl 4 mk, 1 blå vadmelskjole 4 mk, 1 brun vadmelsvest 2 mk, 1 gammel skindvest 1 mk 4 sk, 1 stribet nattrøje 2 mk, 1 stribet brystdug 1 mk 8 sk, 1 blå ditto 8 sk, 1 par skindbukser 12 sk, 1 par sorte vadmelsbukser 1 mk, 1 par blå strømper 6 sk, 1

hørgarnsskjorte 1 mk 8 sk, 2 blågarns- ditto 1 mk 8 sk, 1 gammel hat 8 sk, 1 blå hue 12 sk, 1 par støvler 4 mk, 1 par sko med messingspænder 3 mk, 2 hvide halsklude 1 mk.

I køkkenet: 1 kobberkedel 5 rdl 2 mk, 1 lille kar 1 mk, 1 ditto 10 sk, 2 stripper 12 sk, 1 lille ditto 2 sk, 2 små baljer 10 sk, 2 spande med jernhank 1 mk, 1 ildklemme 6 sk, 1 økse 1 mk, 1 skarøkse 12 sk, 1 båndkniv 4 sk, 1 sav 10 sk, 3 hugjern 6 sk, 1 stige til loftet 8 sk.

På loftet: 1 kornløb 4 sk, 6 tøj 1 mk 8 sk, 2 høleer med skaft 1 rdl 2 mk, 2 segl 8 sk.

I gården: 1 beslagen vogn som sønnen Laurs Jensen selv har bekostet, 1 ditto med hammel, møgøjel og videre tilbehør 4 rdl, 1 gammel ditto uden beslag med kæder og skrav samt læssestang og svøbereg 2 rdl, 1 gammel plov med tilbehør 1 rdl, 1 gammel harve 2 mk, 1 lang stige 6 sk, 1 gammel spade 1 mk, 1 jerngreb 6 sk, 1 trægreb 4 sk.

I laden: 1 hakkelseskiste med kniv 1 mk 8 sk, 2 pleje 8 sk, 4 river 8 sk, 1 skovl 4 sk.

Kreaturer: bæster: 1 sort hoppe 6 år 16 rdl, 1 ditto 17 år 8 rdl, 1 hestepag 2 år 8 rdl; køer: 1 sortbroget ko fået 8 kalve 4 rdl, 1 sort ko fået 5 kalve 6 rdl, 1 sortbroget ko fået 1 kalv 5 rdl; ungfæ: 2 sortbrogede stude 2 år 6 rdl, 1 sorthjelmet og 1 sortbroget åringsstud 3 rdl 2 mk, 1 sortbroget studekalv 4 mk, 1 ditto 2 mk, 1 ditto kviekalv 3 mk; 1 sort ko fået 3 kalve og 2 stude, som sønnen Laurs selv har købt og som er ham tilhørende; får: 7 gamle får med lam 4 rdl 4 mk, 3 væddere 1 rdl 3 mk, 2 beder 1 rdl; svin: 1 so 1 rdl 4 mk; gæs: 3 gæs og 1 gase 4 mk.

Da der ikke var mere der kunne beregnes boet til indtægt, blev denne opgjort til 98 rdl 1 mk 6 sk.

Gælden udgjorde:

1) Husenes brøstfældighed: stuehuset, 11 fag, var brøstfældig på tømmer og tækning, samt vinduer og døre, så det i allerringeste ville koste at istandsætte pr fag 3 mk, i alt 5 rdl 3 mk; stald og fæhus, 14 fag, var ligeledes brøstfældig på tømmer og tækning samt døre, ville koste at reparere pr fag 3 mk, i alt 7 rdl; laden, 18 fag, hvoraf de 10 fag var blevet istandsat sidste sommer, og de 8 fag blev ansat i brøstfældighed for 2 rdl 4 mk.

2) Gårdens besætning: dertil udfordres til avlingens drift 3 bæster a 10 rdl, i alt 30 rdl, 1 rejsevogn 12 rdl, 1 møgvogn 6 rdl, 1 plov 4 rdl, 1 harve 1 rdl.

3) Til sæde- og ædekorn behøves til der bliver indavlet: 2 tdr rug 3 rdl 2 mk, 1 td byg 1 rdl 2 mk, 1 td boghvede 1 rdl, 3½ tdr havre 3 rdl 3 mk.

4) Kongl. skatter for april og juli kvartaler 2 rdl 1 mk 3 sk.

5) Den sal. mands begravelsesbekostning 8 rdl, enken fordrede lige derimod ifølge loven 8 rdl.

6) Skifteomkostninger 3 rdl 2 mk.

Gælden beløb sig i alt til 99 rdl 1 mk 3 sk, så der blev intet til skifte og deling mellem enken og børnene; men eftersom sønnen Laurs Jensen havde gården i fæste, så blev det foranførte ham "udlagt og betroet, hvormed han bepligter sig til alene at forbedre og istandsætte den på gården værende brøst og mangel, men endog den på besætningen forbedre, samt forsyne hans gamle moder så længe hun lever med fornøden husværelse og underholdning med videre, således at hun ej skal nødes til at klage derover, og hvis hun skulle være forårsaget dertil, da skal hun nyde noget vist årligt af gården, hvilket husbonden selv foranstalter hvor meget skal være."

Sønnen Lauritz Jensen købte den 20.6.1768 gården til selveje for 167 rdl 4 mk og 11 sk.

Anne Lauridsdatter levede endnu i 1772, da sønnen Jens døde, men hun døde før 1780. Hendes børn arvede nemlig dette år hendes brorsøn Laust Madsen af Østerbygaard på Holmsland; det er fra skiftet efter ham, en del af oplysningerne om slægtsforbindelserne stammer.

Kilder:

Vennergaard Jordebøger (G444-3).

Vennergaard Skifteprotokol (G444-1) s. 430-434.

Søgaard Skifteprotokol (G441-17) s. 232-236.

Ribe stiftamts Skifteprotokol 1772 s. 225b.

Børn:

- i **Jens Jensen**, f. 1720 i Vesterager i Dejbjerg sogn, døbt 03.01.1721 i Dejbjerg kirke, d. 1772 i Nr. Nebel sogn, begravet 15.02.1772 i Nr. Nebel. Selvejer i Nr. Nebel. Efterlod ingen børn.

Skifte Ribe Amt. (tilsyneladende sammenblanding af hans og hendes arvinger).

678 Jens Jensen i [Nørre] Nebel. 13.4.1772, fol.225B.

E: Anne Jensdatter, der døde 24.2.1772.

Hans A(*):

1) mor *Anne Lauridsdatter på aftægt hos søn i Dejbjerg, der døde

2) bror *Hans Jensen i Vesterager i Dejbjerg sogn, død uden børn.

Hendes A:

1) bror *Mads Jensen i Husum

2) bror *Christen Jensen på Holmsland

3) bror *Laurids Jensen i Vesterager i Dejbjerg sogn

4) søster *Else Jensdatter g.m. Christoffer Nielsen i Hvingel i Hee sogn

5) søster *Mette Jensdatter, død, var g.m. Niels Mortensen i Langkær i Stavning sogn. 4B:

a Marianne Nielsdatter 19

b Morten Nielsen 18

c Jens Nielsen 14

d Maren Nielsdatter 12

(Hendes)

6) søster Inger Jensdatter g.m. Søren Nielsen i Idumlund i Idum sogn. Han blev gift med

Anne Jensdatter, f. ca. 1714, d. 24.02.1772 i Nr. Nebel sogn, begravet 01.03.1772 i Nr.

Nebel.

47. ii **Mette Jensdatter**, f. 1722 i Vesterager i Dejbjerg sogn, døbt 16.12.1722 i Dejbjerg kirke, d. 1760 i Langkær i Stauning sogn, begravet nov. 1760 på Stauning kirkegård. Hun blev gift med Niels Mortensen Pig.
- iii **Lauritz Jensen**, f. 1725 i Vesterager i Dejbjerg sogn, døbt 17.06.1725 i Dejbjerg kirke, d. 1801 i Vesterager i Dejbjerg sogn, begravet 27.12.1801 i Dejbjerg. Gmd. i Vesterager i Dejbjerg. Han blev gift med Ellen Erichsdatter, 02.10.1765 i Nysogn, f. 1744 i Gammelsogn, døbt 19.01.1744 i Gammelsogns kirke, d. 08.05.1818 i Vesterager i Dejbjerg sogn, begravet 17.05.1818 i Dejbjerg.
- iv **Christen Jensen**, f. 1728 i Vesterager i Dejbjerg sogn, døbt 08.02.1728 i Dejbjerg kirke, d. 1812 i Nygaard i Gammelsogn. Gmd. Nygaard i Gl. sogn. Se skifte Søgård (G441-17) s. 232-236. Han blev gift med Ing Laustdatter, 29.09.1760 i Gammelsogn, f. ca. 1731, d. 1791 i Gammelsogn, begravet 03.01.1792 i Gammelsogn. Hun kaldes ved vielsen Nielsdatter - måske efter en stedfar.
- v **Else Jensdatter**, f. 1731 i Vesterager i Dejbjerg sogn, døbt 07.10.1731 i Dejbjerg kirke, d. 1795 i Hee sogn, begravet 19.04.1795 i Hee. Hun blev gift med Christoffer Nielsen Give, ca. 1765, f. 1727 i Hvingel i Hee sogn, d. 1781 i Hvingel i Hee sogn.
- vi **Peder Jensen**, f. 1734 i Vesterager i Dejbjerg sogn, døbt 28.02.1734 i Dejbjerg kirke, d. før 1761.
- vii **Mads Jensen**, f. 1736 i Vesterager i Dejbjerg sogn, døbt 14.10.1736 i Dejbjerg kirke, d. eft. 1780. 1780 i Husum. Se skifte Søgård (G441-17) s. 232-236.

viii **Hans Jensen**, f. 1736 i Vesterager i Dejbjerg sogn, døbt 19.07.1739 i Dejbjerg kirke, d. 1768/1772. Ingen børn.

95. **Anne Lauridsdatter**, f. ca. 1700 i Nysogn, d. 1772/1780.

96. **Mads Nielsen Smed**, f. ca. 1695, d. 1773 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 03.12.1773 i Ølgod kirkegård. Han blev gift med Karen Pedersdatter, 29.11.1722 i Ølgod kirke, Fæstegårdmand og smed, Hedeager i Ølgod fra o. 1740.

Kilder:

Peder Thygesen: En linie af Hedeagerslægten. Eget forlag. Kbh. 1950.

Tage Olesen: Ølgod sogns gård- og slægtshistorie. Ølgod museum 1988.

Børn:

48. i **Peder Madsen Heeager**, f. 1723 i Ølgod sogn, døbt 26.09.1723 i Ølgod kirke, d. 23.03.1804 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 30.03.1804 i Ølgod kirkegård. Han blev gift med Kirsten Hansdatter, 1748.
- ii **Niels Madsen**, f. 1725 i Ølgod sogn, døbt 06.05.1725 i Ølgod kirke.
- iii **Ingeborg Madsdatter**, f. 1728 i Ølgod sogn, døbt 10.03.1728 i Ølgod kirke, d. 1786 i Ølgod sogn, begravet 06.08.1786 i Ølgod. Formentlig ugift.
- iv **Voldborg Madsdatter**, f. 1731 i Ølgod sogn, døbt 03.05.1731 i Ølgod kirke, d. 1731 i Ølgod sogn, begravet 07.10.1731 i Ølgod.
- v **Kirstine Marie Madsdatter**, f. 1732 i Ølgod sogn, døbt 26.10.1732 i Ølgod kirke. 1764 d. 29 jan. døbt et uægte barn. Moderen til barnet er Kirsten Marie Madsdatter ved Ølgod Kirke. Barnet blev kaldet Karen. Faddere vare Niels Vedstedsen, Mads Smed, Peder Madsen Heeager, Niels Pedersens hustru, Jens Bjergs hustru. Ved barnets dåb blev Claus Thiesen som bor udi Rens uden for Husum og er gift, handler og køber her i landet øxne, og besvangrede hende da hun tjente på Nørholm i Thorstrup sogn udi hvilken sognekirke hun blev publice absolveret d. 23 okt. 1763, udlagt til barnefader.
- vi **Voldborg Christine Madsdatter**, f. 1735 i Ølgod sogn, døbt 10.07.1735 i Ølgod kirke.

97. **Karen Pedersdatter**, f. ca. 1690, d. 1783 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 08.07.1783 i Ølgod kirkegård.

98. **Hans Nissen**, f. ca(?) 1680, d. 1739 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 25.11.1739 i Ølgod kirkegård. Fæstegmd. i Hedeager i Ølgod sogn.

Kilder:

Peder Thygesen: En linie af Hedeagerslægten. Eget forlag. Kbh. 1950.

Tage Olesen: Ølgod sogns gård- og slægtshistorie. Ølgod museum 1988. Han blev gift med Kirsten Pedersdatter, 28.05.1713 i Ølgod kirke.

Børn:

- i **Nis Hansen**, f. 1714 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 06.05.1714 i Ølgod kirke, d. 1739 i Ølgod sogn, begravet 26.08.1739 i Ølgod.

- ii **Peder Hansen**, f. 1716 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 01.03.1716 i Ølgod kirke, d. 1719 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 04.06.1719 i Ølgod.
- iii **Jens Hansen**, også kendt som Jens Smed, f. 1718 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 06.04.1718 i Ølgod kirke, d. 1804 i Agersnap i Ølgod sogn, begravet 04.07.1804 i Ølgod. Ølgod 1784 d. 3 dec. trolovet enkemanden Jens Hansen Smed i Agersnap med Maren Pedersdatter af Horne sogn. Hans hosbonde sr. Hr. Jørgen Haahr til Lindbjerg har attesteret sub. Dato d. 2 nov. at skiftet er lovligt holdt før trolovelsen efter enkemandens afgangne hustru Cathrine Mortensdatter d. 4 dec. 1782. Ægteskabsforlovere var Poul Pedersen fra Horne sogn ved Horne Kirke og Lauge Hansen fra Lund i Ansager sogn. Han blev gift med (1) Cathrine Mortensdatter, f. ca. 1722, d. 1782 i Agersnap i Ølgod sogn, begravet 10.11.1782 i Ølgod. Han blev gift med (2) Maren Pedersdatter, f. ca. 1754, d. eft. 1801.
- iv **Peder Hansen**, f. 1721 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 02.03.1721 i Ølgod kirke, d. 1762 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 21.12.1762 i Ølgod.
- 49. v **Kirsten Hansdatter**, f. apr.1723 i Hedeager i Ølgod sogn, d. 1790 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 08.08.1790 i Ølgod kirkegård. Hun blev gift med Peder Madsen Heeager, 1748.
- vi **Margrethe Hansdatter**, f. 1725 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 09.09.1725 i Ølgod kirke, d. 1726 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 02.02.1726 i Ølgod. 1760 i Hodde. Enten er dødsfald forkert, eller der er født en ny Margrethe.
- vii **Margrethe Hansdatter**, f. ca(?) 1727 i Hedeager i Ølgod sogn, d. 1771/1775 i Hessel i Hodde. Hun blev gift med Hans Thomsen, 13.02.1756 i Ølgod, f. ca. 1729, d. 1806 i Hessel i Hodde, begravet 30.03.1806 i Hodde.
- viii **Christen * Hansen**, f. 1730 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 17.09.1730 i Ølgod kirke, d. 1798 i Starbæk Mølle i Kvong, begravet 22.02.1798 i Kvong. Annekspræstegården i Strellev, senere i Mosbøl. Fra 1768 i Starbæk mølle i Kvong.

*Flere indicier peger på, at han er søn af Hans Nissen i Ølgod. Hans søster Kirsten bærer hans 1. barn til dåb og Peder Madsen Hedeager er flere gange fadder. En datter kaldes op efter farmoderen Kirsten.

(Gunnar Jessen har et andet forslag til forældre:

Oplysninger om Christen Hansen

Adresse: Starbæk Mølle, Kvong, 6800 Varde (SMS): Boede først i Anneksgaarden, Moesbøl, Strellev. Overtog Fæstet af Starbæk Mølle 1768 og afstod den 1786 til Svigersønnen Johannes Adamsen, der er gift med Karen. Skønt ingen sikre Beviser giver ham ret til at anses for Hans Madsens Søn i Starbæk Mølle, er han det nok alligevel. [nr.12] og [hendes mand] boede i Møllen fra 1763 og til Hans Madsens Død i 1768. Fra 1755 til 1768 er han Gmd. i Moesbøl, men overtager straks efter Hans Madsens Død Fæstet af Møllen og fornævnte overtager den Gaard, Christen Hansen har haft i Moesbøl. Naar Hans Madsens Datter boede i Møllen, da Faderen døde og almindelig Praksis var, at enten Søn eller Datter overtog Fæstet efter Forældrene, var det jo mærkeligt at lade en Fremmed fæste, ogsaa fordi der jo var andre Sønner nok af Hans Madsen til at overtage Møllen. Om Christen Hansens Virke er mig ikke andet bekendt, end at han har Møllen til ca. 1786, da [nr. 24] og [Chr. Hansens datter] faar den. Han tilskøder 1773.03.03 en Eng til [102-1], og hun skøder samme Eng til en Søn i 1829, saa det har ingen Pro forma Historie været. Christen Hansen og hans Hustru fik Aftægt fra og døde i Møllen. De to og

Adam Hansen i Hallum, Kvong, er manges Oprindelse af denne Slægt, uanset om Christen Hansen er gamle Hans Madsens Søn eller ej, stammer vi gennem Adam Hansen alligevel fra Hans Madsen. (Slut SMS)

<http://www.gjessen.co.uk/families/database/2011junihjemmeside/noter/ni499.htm>). Han blev gift med Anna Christensdatter, 16.09.1755 i Strellev, f. 1728 i Strellev, d. 25.01.1801.

- ix **Maren Hansdatter**, f. 1733 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 26.07.1733 i Ølgod kirke, d. 1815 i Gammelgaard i Ølgod sogn. Hun blev gift med (1) Kjeld Jensen, 22.10.1755 i Ølgod, f. 1728, d. 1757 i Gammelgaard i Ølgod sogn. Gmd. i Gammelgaard i Ølgod sogn (matr. 1a). ØS s. 606. Hun blev gift med (2) Gregers Christensen, 27.09.1758 i Ølgod, f. 1731, d. 25.12.1803 i Gammelgaard i Ølgod sogn, begravet 30.12.1803 i Ølgod.
- x **Anna Hansdatter**, f. 1736 i Ølgod sogn.

99. **Kirsten Pedersdatter**, f. ca. 1690, d. 1767 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 09.07.1767 i Ølgod kirkegård.

100. **Jesper Pedersen**, f. ca. 1664, d. 1717 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 11.07.1717 på Ølgod kirkegård. Jesper Pedersen blev gift før 1700; men vi kender ikke navnet på hans kone. Måske var hun datter af nedennævnte Niels Christensen. Jesper var fæster af den gård i Vallund i Ølgod sogn, som før 1688 havde et hartkorn på tdr. 6-2-2-2, men som i 1688 blev forhøjet til 8-3-1-0; der var da 2 fæstere: Niels Christensen og Jens Ifversen. I 1750 hørte gården under Østergaard i Lyne og var delt mellem 4 fæstere med hver 2-0-3-3/4 tdr. hartkorn. Om Jesper Pedersen fæstede den halve gård eller mindre, er ikke nemt at vide. Han døde i 1717 i en alder af kun 53 år. Enken beholdt fæstet og nævnes i november 1717 som skyldner til Ølgod Mølle i forbindelse med et skifte; først i 1726 overtog sønnen fæstegården.

Kilder:

Tage Olesen: Ølgod sogns gård- og slægtshistorie. Ølgod 1988. Side 664.

Slægtsbog Jens Knudsen, født 1823, gdr. i Nørgård, Sunds sogn. Dansk Slægtsforskning 1969.

Lundenæs Amts skifteprotokol 1760-1774 (B8-1080) s. 335. Han blev gift med NN.

Børn:

- i **NN**, f. ca(?) 1700 i Vallund i Ølgod sogn, d. 1705 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 22.03.1705 i Ølgod.
- ii **Peder Jespersen**, f. 15.04.1701 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 17.04.1701 i hjemmet, d. 17.04.1701 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 17.04.1701 i Ølgod kirkegård. Døde 2 dage efter fødselen.
- 50. iii **Niels Jespersen**, f. 1702 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 23.04.1702 i Ølgod, d. 1760 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 04.04.1760 i Ølgod. Han blev gift med Mette * Lasdatter, 10.11.1742 i Ølgod kirke.
- iv **Maren Jespersdatter**, f. 1705 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 22.11.1705 i Ølgod kirke, d. 1800 i Nederby i Aadum sogn, begravet 14.06.1800 i Aadum. Hun blev gift med (1) Peder Knudsen, ca. 1733, d. ca. 1735 i Nederby i Aadum sogn. Gmd. Nederby i Aadum sogn. Hun blev gift med (2) Jens Jensen Nederby, ca. 1737, f. ca. 1715, d. 1786 i Nederby i Aadum sogn, begravet 09.07.1786 i Aadum. Fæstegmd. Nederby i Aadum sogn. Sognefoged.

- v **Peder Jespersen**, f. 1711 i Vallund i Ølgod sogn, døbt okt. 1711 i Ølgod kirke, d. 1768 i Nr. Grene i Hoven sogn, begravet 04.04.1768 i Hoven. Selvejer i Nr. Grene i Hoven. Skifte Lundenæs amt: 406 Peder Jespersen i Nørre Grene i Hoven sogn. 7.6.1768, fol.335. E: Inger Jensdatter. LV: Anders Jensen sst. B: Jens 25, Jesper 23, Kirsten 18, Christen 16, Else Marie 13, Hans 11, Niels 7. FM: fasters mand Jens Nederby i Oddum sogn, Mathias Nielsen i Sønder Grene. Han blev gift med Inger Jensdatter, f. ca. 1722, d. 1777 i Nr. Grene i Hoven sogn, begravet 09.10.1777 i Hoven.
- vi **Maren Jespersdatter**, f. 1713 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 19.02.1713 i Ølgod, d. 1715 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 07.07.1715 i Ølgod.
- vii **Maren Jespersdatter**, f. 1717 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 25.04.1717 i Ølgod kirke, d. 1718 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 04.12.1718 i Ølgod kirkegård.

101. **NN**, f. ca(?) 1675, d. eft. 1717.

102. **Las Christensen**, d. 1733 i Agersnap i Ølgod sogn, begravet 08.02.1733 i Ølgod. Han blev gift med (1) NN, d. før 1718. Han blev gift med (2) Karen Jensdatter, 03.07.1718 i Ølgod, Las boede oprindelig ved Closter i Aadum, hvor han med sin første kone får mindst 3 børn i perioden 1703-10. I perioden mellem 1710 og 1718 flytter han til Bindsbøl Mølle i Aadum, der var fæstegods under Lønborggaard, og i samme periode dør hans kone.

Den 29. maj ankom han til sognepræsten i Ølgod for at anmode om trolovelse med Karen Jensdatter fra Agersnap. Sognepræsten mente dog ikke, han uden videre kunne proklamere trolovelsen, han ville have attest fra sognepræsten i Aadum, og han ville have bevis for, at der var holdt lovligt skifte efter Las' første hustru. Las måtte derfor tilbage for at skaffe de nødvendige attester, og skulle så stille i Ølgod igen den 31. maj.

Præsten ventede dog forgæves i præstegården, så han drog til Laurs Bejsnap i Agersnap, hvor han fandt både Las og hans fæstemø. Denne gang havde Las attesten med fra præsten i Aadum og desuden 2 mænd fra Aadum, Jørgen Vittarp og dennes søn Axel, der begge stod inde for at skiftet var i orden. Herefter gik sognepræsten så med til at trolove Las og Karen.

Men hermed var alle problemer ikke ryddet af vejen, sognepræsten beretter videre i Ølgod kirkebog: ”Den tid Las Christensen af Oddum sogn og Karen Jensdatter her af Ølgod sogn havde haft trolovelse her i sognet i Agersnap, og der var lyst til ægteskab for dem første og 2den gang, da førend der blev udlyst for dem 3die gang og Karen Jensdatter, fæstemøen havde været her, skt. Hansdag d. 24 jun. i værende år 1718 og ladet forstå, at de ville vel have bryllup 3die søndag efter Trinit, lod jeg hende vide at hendes fæstemand måtte endelig forsyne sig først med copulationsseddel fra vedkommende på Lønborg, og hun fæstemøen forstod ikke rettelig sådant, hvorfor jeg begjæret, at hendes fæstemand Las Christensen ville, jo før jo bedre, såvel som om andet, tale med mig, og derom vel er omhyggelig, og det var ikkun ni eller ti dage til at de ville have bryllup, da for at forekomme al fortvivl og lejlighed, som herefter måske kunne møde, om fæstemanden ebteb ikke var så stærk, at han kunne komme langt fra sit hjem, eller han kunde besværlig komme fra sin bopæl, eller han for fattigdom og armod kunne ikke begive sig på vejen, med videre som vel kunne tildrage ham tildrage, betænkte jeg i min enfoldighed og for at hjælpe de fattige folk udi deres gode forehavende, så vidt jeg kunne, skrev jeg strax d. 12 jun. a.c. mons. Christen Pedersen til på Lønborg, om disse benævnte fæstefolk, Las og Karen, fra deres trolovelsesdag og midler i tiden, men om deres slette tilstand ved den liden og unge mølle Bindsbøl i Oddum sogn, og conseterede mons. Christen Pedersen om al denne ægteskabs handel og giftermål, og samme skrivelse frembar en landsoldat navnlig Peder Thybo, som jeg dertil aftalede og betalte til hans fornøjelse. På det han Peder Thybo kunne indhente svar på min skrivelse. Derpå blev svaret kort og godt fra mons. Christen Pedersen, således som følger: Ærede, hæderlig og vellærte mand. På deres brev meldes, at forordningen om familieskat og copulationspenge i et sortere, derfor når min herre er caution for de 4 rigsdaler, kan de omskrevne personer efterdags vies, dog nægter jeg ikke, om jeg finder tilstanden således at moderere. I øvrigt Gud befalet og forbliver deres ærværdigheds ydmyge ven og tjener. Lønborg i hast d. 26 jun. 1718. C. Pedersen.”

Parret blev så viiede d. 3 jul. 1718 i Ølgod kirke.

De fik nu sammen 3 børn i Bindsbøl Mølle i perioden 1720-24, men det er åbenbart ikke gået særlig godt med økonomien. For tilsyneladende dukker Las op som ”rytter” i Ølgod sogn. I hvert fald dør en Las Rytter i Agersnap i 1733 og bliver begravet 7. februar på Ølgod kirkegaard.

1755 d. 19 jan. blev Karen Jensdatter Rytter af Vallund jordet i Ølgod. Hun har formodentlig haft ophold hos datteren Mette.

Kilder:

Kirkebøger.

Børn af NN:

- i **Thomas Lassen**, f. 1703 i Closteret i Aadum sogn, døbt 1703 i Aadum.
- ii **Cathrine Lasdatter**, f. 1706 i Aadum, døbt 06.10.1710 i Aadum.
- iii **Las Lassen**, også kendt som Las Rytter, f. 1710 i Closteret i Aadum sogn, døbt 06.07.1710 i Aadum, d. 1775 i Hedehuset i Ølgod sogn, begravet 24.11.1775 i Ølgod. 1739 d. 1 dec. blev Lars Larsen og Anna Nielsdatter i Medum trolovede. Han som var soldat havde sin frieseddel. Copulerede d. 2 mar. 1740. Han blev gift med Anna Nielsdatter, 02.03.1740 i Ølgod. Evt. Anna Nielsdatter, født i Ølgod 1717.

Børn af Karen Jensdatter:

- iv **Mette Lasdatter**, f. 1720 i Bindsbøl Mølle i Aadum sogn, døbt 07.02.1720 i Aadum. Sandsynligvis identisk med:
 - 51. v **Mette * Lasdatter**, f. 1720/1726, d. 1786 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 09.07.1786 i Ølgod kirkegård. Hun blev gift med (1) Niels Jespersen, 10.11.1742 i Ølgod kirke. Hun blev gift med (2) Clemmen Gregersen, 1760 i Ølgod kirke.
 - vi **Mette Marie Lasdatter**, f. 1721 i Bindsbøl Mølle i Aadum sogn, døbt 08.12.1721 i Aadum, d. eft. 1787. Ribe, Øster Horne, Ølgod, Kroghuset, , , FT-1787, C6439
Hans Jensen 80 Gift Mand Huusmand og fattig
Anna Marie Pedersdatter 58 Gift Hans Kone
Chresten Pedersen 51 Gift Mand Huusmand og tiener udensogns
Mette Marie Lasdatter 64 Gift Hans Kone Skrøbelig
Peder Chrestensen 28 Ugift Barn af første Egteskab Rytter, tiener udensogns
Las Chrestensen 25 Ugift Barn af første Egteskab Rytter, tiener udensogns. Hun blev gift med Christen Pedersen, 16.10.1758 i Ølgod, f. ca. 1736, d. eft. 1787. 1801 Vægter i Varde. Gift igen.
 - vii **Maren Lasdatter**, f. 1724 i Bindsbøl Mølle i Aadum sogn, døbt 02.04.1724 i Aadum, d. 1800 i Varde, Sct. Nicolaj sogn, begravet 30.05.1800 i Varde, Sct. Nicolaj. Hun blev gift med Thue Bertelsen, 01.11.1754 i Ølgod, f. ca. 1730, d. 1804 i Varde, Sct. Nicolaj sogn, begravet 13.03.1804 i Varde, Sct. Nicolaj.
103. **Karen Jensdatter**, f. før 1700, d. 1755 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 19.01.1755 i Ølgod.
106. **Ib * Larsen**, f. ca(?) 1700, d. før 1751. Fæster i Kyvling (matr. 7). *(sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte forældre). Han blev gift med (Maren?).

Børn:

53. i **Anne Ibsdatter**, f. ca(?) 1728, d. eft. 1769. Hun blev gift med Christen Nielsen, ca. 1750.
- ii **Else * Ibsdatter**, f. ca. 1729 i Kyvling i Lønborg sogn, d. 1807 i Kyvling i Lønborg sogn. Skifte B82G-61 s. 36, 6 børn. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte forældre. Hun blev gift med (1) Søren Lauridsen, d. før 1787. Fæster i Kyvling (matr. 7) fra o. 1760. Hun blev gift med (2) Jens Christensen, f. 1749. Købte 1800 gården i Kyvling (matr. 7). Ingen børn.

107. **(Maren?)**, f. ca(?) 1700.

108. **Peder Mikkelsen**, f. ca(?) 1715, d. 1775/1787. Han blev gift med Maren Christensdatter, Peder Mikkelsen var fæster i Kongensgaard i Laustrup i Lønborg sogn fra o. 1740 til 13.3.1775, da svigersønnen overtog fæstegården. Denne hørte under Lønborggaard og havde et hartkorn på tdr. 3-7-1-2, i landgilde skulle der svares 1 rdl. 2 mk. og 8 skilling samt 2 tdr. og 2 skp. byg.

Kilder:

Lønborggaard Skifteprotokol (G456-13) s. 352.

Lønborggaard Fæsteprotokol (G456-4).

Knud Nielsen: Gårde og steder i Lønborg sogn. 1985. Side 42.

Børn:

- i **Maren Pedersdatter**, f. 1740 i Laustrup i Lønborg sogn, d. 13.05.1798 i Laustrup i Lønborg sogn. Hun blev gift med Jeppe Nielsen Bech, ca. 1775, f. 1747 i Vostrup i Lønborg sogn, d. 02.03.1816 i Laustrup i Lønborg sogn, begravet 10.03.1816 i Lønborg. Fæstegmd. Kongensgaard i Laustrup (m. 28) 1775-1816. 4 børn. Fæstebrev af 13.3.1775.
54. ii **Christen Pedersen**, f. ca. 1744 i Laustrup i Lønborg sogn, d. 01.10.1828 i Lønborg i Lønborg sogn, begravet 07.10.1828 på Lønborg kirkegård. Han blev gift med (1) Sidsel Hansdatter, ca. 1767. Han blev gift med (2) Mette Kirstine Berthelsdatter, 1798 i Lønborg.

109. **Maren Christensdatter**, f. ca. 1707, d. eft. 1787.

114. **Frands * Hansen**, f. eft. 1662. Selvejer i Tarm s. m. Jens Jensen. Se Nr. Horne Hrd. s. 398. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsskab. Han blev gift med Anne * Thomasdatter.

Børn:

- i **Hans * Frandsen**, f. ca. 1706, d. 1791 i Myrthue i Hostrup sogn, Skast hrd., begravet 16.06.1791 i Hostrup. Selvejerbonde i Myrthue i Hostrup sogn fra o. 1731. Skifte B9-1221
1288 Hans Frandsen i Myrthue. 19.5.1790 (1791), fol.645.
Enkemand efter [Birgitte Eskildsdatter, skifte 13.10.1756 lbnr.300]. B:
1) Hans Hansen i Myrthue
2) Anne Hansdatter g.m. Niels Nielsen i Toftnæs
3) Kirsten Hansdatter g.m. Joen Lassen i Janderup
4) Anne Cathrine Hansdatter g.m. Laurids Knudsen i Varde
5) Frandsine Hansdatter g.m. Peder Jørgensen i Mejls

- 6) Maren Hansdatter g.m. Laurids Jensen i Torup
- 7) Frands Hansen i Hyllerslev.

* forbindelsen til de nævnte søskende og forældre er måske tvivlsom. Ingen faddere med tilknytning til Egvad (men til Hjerting), den eventuelle søster Kirsten har dog en bror Hans Frandsen med en søn Hans Hansen. Han blev gift med Birgitte Eskesdatter, f. ca. 1710, d. 1756 i Myrthue i Hostrup sogn, Skast hrd. Skifte B9-1216

300 Birgitte Eskildsdatter i Myrthue i Hostrup sogn. 13.10.1756, side 390.

E: Hans Frandsen. B:

- 1) Hans Hansen 24
- 2) Anne Hansdatter 22
- 3) Kirsten Hansdatter 20
- 4) Anne Cathrine Hansdatter 16
- 5) Frandsine Hansdatter 13
- 6) Maren Hansdatter 10
- 7) Frands Hansen 6.

FM: Abraham [Sørensen] Jessen, kapellan i Alslev og Hostrup.

57. ii **Karen * Frandsdatter.** Hun blev gift med Laurids (Laursen?), 1728.
- iii **Maren Frandsdatter,** f. 1710/1730, d. efter 1758. Hun blev gift med Laurids Justesen, f. ca. 1720 i Tarm i Egvad sogn. Fæstegmd. i Tarm fra 1751 (matr. 18) (B8-1080 s. 63b, 70, B8-1102 I s. 23).
- iv **Kirsten Frandsdatter,** f. 1720/1730 i Tarm i Egvad sogn, d. 1762 i Tarm i Egvad sogn. Skifte Lundenæs B8-1080: 336 Kirsten Frandsdatter i Tarm. 28.12.1762, fol.98B. E: Laurids Christensen. B: Frands 12, Sidsel Kirstine 9, Anne 9, Christen 6, Abelone 4, Just 4 uger. FM: farbror Jens Christensen i Vium, morbror Hans Frandsen ved søn Hans Hansen, mors søstersøn Frands Lauridsen. Enkemandens første ægteskab med [Sidsel Kirstine Justsdatter], skifte 11.3.1749 lbnr.187. B: Abelone Marie. FM: morbrødre Jens Justesen i Hyllerslev i Janderup sogn, Laurids Justesen sst. Hun blev gift med Laurids Christensen, ca. 1750, f. 28.09.1727 i Esbøl i Sdr. Vium sogn, døbt 29.09.1727 i Sdr. Vium, d. 1764 i Tarm i Egvad sogn. Gmd. i Tarm (matr. 16) 1748-64. Skifte Lundenæs B8-1080: 329 Laurids Christensen i Tarm i Egvad sogn. 7.7.1764, fol.63B, 151B. Enkemand efter [Kirsten Frandsdatter], skifte 28.12.1762 lbnr.336. B: Frands 13, Sidsel Kirstine 10, Anne 10, Christen 8, Abelone 4, Just 1. FM: fars svoger Laurids Justesen i Tarm, farbror Eskild Christensen sst, farbror Jens Christensen i Vium, fasters mand Christen Hansen i Esbøl i Vium sogn, morbror Hans Frandsen i Myrthue i Hostrup sogn ved Varde. Første ægteskab med Sidsel Kirstine Justsdatter, skifte 11.3.1749 lbnr.187. B: Abelone 16. FM: morbror Jens Justesen i Hyllerslev i Janderup sogn. Desuden nævnes første hustrus afdøde far Just Jensen i Tarm og dennes svoger Hans Pedersen Møller i Tarm Mølle.

Arveafkald efter moderen B82F-SP1 s. 38.

115. **Anne * Thomasdatter.** *sandsynlig, men udokumenteret forbindelse til nævnte familie.
116. **Knud Jensen Sønderby,** f. ca(?) 1675, d. 1750 i Sønderby i Sdr. Borris sogn, begravet 08.02.1750 i Borris kirkegård. Han blev gift med Birgitte Michelsdatter, ca. 1700, Knud Jensen var formodentlig søn af Jens Jensen, der i 1688 var fæster af den halve Sønderbygaard i Borris med et samlet hartkorn

på tdr. 8-5-1-2, altså 4-2-2-2½ til hver fæster. Gården hørte da under Viumgaard, men i 1706 gik ejeren fallit, og Sønderbygaard kom under Østergaard i Lyne, der ejedes af herredsfoged Jacob Knudsen. Knud Jensen har nok overtaget gården o. 1700 og er på samme tid blevet gift med Birgitte, der var født i Vorgod som datter af sognedegnen Michel Jochumsen Købke.

Tilsyneladende har de haft et godt forhold til deres herskab. Ved deres søns dåb i 1704 optræder Viumgaards ejer, mons. Christopher Andersen Hvas, som fadder sammen med sin hustru, Birthe Marie Galt, desuden nævnes mons. Hans Jacobi og mad. Maren Andersdatter Hvas på Rybjerg, sidstnævnte er formodentlig Christopher Hvas' søster. Også det nye herskab optræder blandt fadderne, nemlig herredsfogedens kone Birgitte Cathrine Christensdatter ved det yngste barns dåb i 1716.

Knud Jensen Sønderby havde gården i fæste til 1746, da sønnen Jens Michael overtog den, og Knud og Birgitte gik på aftægt, der dog ikke blev af længere varighed. I 1750 døde de begge med kort tids mellemrum

Kilder:

Kirkebog.

Lundenæs-Bøvling Amts Skifteprotokol (B8-1079) side 255b.

Børn:

- i **Birgitte Marie Knudsdatter**, f. ca(?) 1702 i Sønderby i Sdr. Borris sogn, d. 1704 i Sønderby i Sdr. Borris sogn, begravet 24.02.1704 i Borris kirkegård.
 - ii **Henning Knudsen**, f. 1704 i Sønderby i Sdr. Borris sogn, døbt 07.09.1704 i Borris kirke, d. eft. 1726. Fadder i Borris 1726, 4. sønd. e. Trinitatis.
 - iii **David Knudsen**, f. 1707 i Sønderby i Sdr. Borris sogn, døbt 13.04.1707 i Borris kirke.
 - iv **Birgitte Marie Knudsdatter**, f. 1709 i Sønderby i Sdr. Borris sogn, døbt 20.10.1709 i Borris kirke, d. eft. 1737. Bæremoder for Christen Eskesen 12.5.1737 i Borris.
 58. v **Christian Knudsen Sønderby**, f. 24.01.1712 i Sønderby i Sdr. Borris sogn, døbt 24.01.1712 i hjemmet, d. 24.03.1773 i Tarm i Egvad sogn. Han blev gift med (1) Maren Olufsdatter, også kendt som Kirsten, 17.06.1739 i Borris kirke. Han blev gift med (2) Appolone Marie Eschesdatter, ca. 1745.
 - vi **Jens Michael Knudsen**, f. 1716 i Sønderbygaard i Borris sogn, døbt 09.10.1716 i hjemmet, d. 1798 i Sønderby i Borris sogn, begravet 24.04.1798 i Borris. Gmd. i Hausøgaard i Borris (matr. 20) til 1784. Fæstebrev 10.9.1746 (B8-1079 s. 255b) selveje før 1784. Borris sogn s. 248. Han blev gift med Karen Pedersdatter, f. 1719 i Odderup i Aadum sogn, døbt 19.01.1719 i Aadum, d. 1796 i Borris sogn, begravet 16.04.1796 i Borris. Karen Pedersdatter var først gift med Jens Christensen i Aadum.
Lundenæs skifteprotokol:
141 Jens Christensen i Gundesbøl [i Oddum sogn]. 4.7.1742, fol.547B.
E: Karen Pedersdatter. LV: Bertel Jacobsen, smed i Ørbæk. A: far Christen Christensen ved søn Niels Christensen i Snapenborg? og svoger Niels Eskildsen i Foersum. Desuden nævnes enkens mor Kirsten Ovesdatter i Odderup ved søn Ebbe Pedersen.
117. **Birgitte Michelsdatter**, f. ca(?) 1675 i Vorgod sogn, d. 1750 i Sønderby i Sdr. Borris sogn, begravet 04.03.1750 i Borris kirkegård.
118. **Esche Poulsen**, f. ca(?) 1700, d. 13.06.1742 i Tarm i Egvad sogn. Han blev gift med Zidsel Christensdatter, også kendt som Zitzel Christensdatter, 1727, Esche Poulsen var selvejerbonde i Tarm, hvor han efter faderens død i 1731 havde overtaget gården med et samlet hartkorn på tdr. 6-6-0-2.

Allerede 10 år tidligere var han blevet gift med Zidse Christensdatter fra i Gyris i Aadum. Da deres fædre var halvbrødre, måtte de have kongelig bevilling til ægteskabet; denne blev udstedt den 10. jan. 1721.

Ved Esches død i 1742 havde de 2 døtre, men sandsynligvis har de haft flere børn, der er døde som små.

Ligesom faderen var Esche Poulsen god til at samle sig jordegods. Da han døde i 1742, ejede han foruden gården i Tarm, en gård i Foersum (3,17 tdr.) og en i Stremmesbøl i Aadum sogn (3,59 tdr.). Desuden havde han ejet en gård i Skodsvad (2,85 tdr.), men den var solgt igen inden hans død.

Den 5.7.1742 blev der holdt skifte efter ham, og det bar bestemt præg af, at det ikke var en fattig mand, der var død. Først blev guld registreret: 3 ringe og 2 ducater, så sølv: 1 kande, 4 bægre, 18 skeer, 156 sølvknapper samt enkelte andre ting. Herefter kom de rede penge, ca. 350 rdl., så kobber-, messing-, tin- og glasvarer, bl.a. 36 glas, porcelæn og sten-tøj. Så fulgte sengetøj og andet linned.

Esche Poulsens gangklæder bestod af 1 sort klædeskjole, 1 ny mørkebrun rejsekjortel, 1 brun klædesrejsehætte, 1 lysegrå kjortel med vest, 1 grå klædeskjortel, 1 brun klædeskjortel, 1 par grå klædesbukser, 1 par brune bukser, 2 par skindbukser, 6 skjorter, 6 par halværmer, 1 callemankestrøje, 2 brystduge, 2 halskraver, 1 rød silkehalstørklæde, 5 hørlærreds-halstørklæder, 3 par handsker, 8 par uldne strømper, 3 par strømpebånd, 2 par støvler, 2 par sko, 2 hatte og 1 rød nathue.

I den østre stue bestod bohavet af en jernkakkellovn, et ovalt slagbord, 6 brunmalede træstole, en bæk, en trælænestol, en gammel læderstol, 2 himmelsengesteder, et lille egeskab, en egedragkiste med lås, en lille kuffert med lås og en egehalvkiste.

I dagligstuen var der en jernbilæggerovn, et stueur, et nyt klædeskab med lås og skuffe, et aflangt fyrrebord, 2 drejede træstole, en gammel læderstol, en stor egekiste med lås; også nogle få bøger var der: Frederik III's Bibel, Guds Børns gyldene Clenodie og en gammel ligprædiken.

I den vestre stue var der en jernbilæggekakkellovn, et stort fyrrebord, en egekiste med låg samt forskelligt andet, såsom et gammelt anker, nogle sække og en lygte.

Der var diverse redskaber i gården, og besætningen bestod af 3 heste, 5 køer, 14 får, 4 svin, 7 stude + yderligere 14 stude og 2 køer, der var på græs andre steder. Dette samt opgørelsen over udestående fordringer og gæld bar tydeligt præg af, at Esche Poulsen havde beskæftiget sig med studehandel, ligesom opgørelsen af indboet tydede på, at han havde drevet krovirksomhed.

I alt efterlod han sig værdier for over 1.800 rdl. til deling mellem enken og de to døtre. Zidse Christensdatter beholdt gården, hvorimod jordegodset i Foersum og Stremmesbøl blev udlagt til de to døtre.

Året efter, da der skulle betales ekstraskatter, var det lykkedes Zidse at "dæmpe" formuen lidt, idet hun kun skulle betale formueskat af 366 rdl., samt personskat af sig selv, 1 karl og 1 pige, i alt 9 rdl. og 32 sk. Hun var dog så langt den største skatteyder i sognet - nr. 2 var for øvrigt hendes svoger Jep Poulsen; men han kunne nøjes med at betale 4 rdl. Ved samme lejlighed oplyses det i øvrigt, at Zidse Christensdatter har "et privilegeret kro i leje".

I 1746 solgte hun gården til sin ene svigersøn, Christian Knudsen Sønderby, og kort efter giftede hun sig med Niels Christensen Venner (1715-90). Han havde (sikkert i forbindelse med giftermålet) købt et lille stykke jord af Christian Sønderby med et hartkorn på tdr. 0-4-1-0, og i 1769 købte han et sted i Tarm med et hartkorn på ca 2½ tdr. Da de ingen børn havde sammen, overlod de o. 1777 stedet til Søren Christian Eskildsen, der var gift med Zidse Christensdatters datter Ingeborg Madsdatter.

Hos dem var Niels Christensen Venner på aftægt i 1787, men på det tidspunkt var Zidse Christensdatter død.

Kilder:

Danske Kancelli Jyske registre 1727 (angående vielsen).

Lundenæs-Bøvling Amts Skifteprotokol (B8-1078) s. 550-563, (B8-1080) s. 404-07, (B8-1084) s. 617.

Ribe Stiftamts Skattekommissionsprotokol 1743 (B9-1120).

Øster Horne Herreds Skøde- og Panteprotokol (B82F-SP1) s. 11.

Slumstrup Skifteprotokol (G454-1) s. 20, 39b.

Børn:

59. i **Appolone Marie Eschesdatter**, f. ca. 1727 i Tarm i Egvad sogn, d. 07.12.1772 i Tarm i Egvad sogn. Hun blev gift med Christian Knudsen Sønderby, ca. 1745.
- ii **Anne Eschesdatter**, f. ca. 1729 i Tarm i Egvad sogn, d. 1771 i Kongsholm, Bølling hrd. Hanning Hedegaard, Kongsholm. Skifte B8-1080 s. 404-407, 8 børn. Hun blev gift med (1) Mads Thomsen, ca. 1746, f. 17..., d. jun. 1753 i Hanning Hedegaard i Hanning sogn. Fæster Hanning Hedegaard. Skifte 25.6.1753 Slumstrup Skiftepr. G454-1 s. 20. 4 børn. Hun blev gift med (2) Ove Pedersen, ca. 1755, f. 17..., d. 06.03.1756 i H. Hedegaard i Hanning sogn, Bølling hrd. Fæster Hanning Hedeg. Skifte 01.04.1756 Slumstrup Skiftepr. G454-1 s. 39b, 44b. 1 barn. Hun blev gift med (3) Laurids Christensen Hedegaard, ca. 1757, f. 17. Fæster Hanning Hedegaard. 1771 selvejer i Kongensholm.
119. **Zidse Christensdatter**, også kendt som Zitzel Christensdatter, f. aug. 1701 i Gyris i Aadum sogn, døbt 28.08.1701 i Aadum kirke, d. før 1787. Hun blev gift med (1) Esche Poulsen, 1727. Hun blev gift med (2) Niels Christensen Venner, f. 1715 i Venner i Velling sogn, døbt 28.07.1715 i Velling, d. 1790 i Tarm i Egvad sogn, Skifte 3.5.1790 (B8-1084) s. 617b, ingen børn, søskendebørn arver.
120. **Peder (Nielsen/Hansen?)**, f. før 1690. Om Peder og (Else?) vides med sikkerhed kun, at de efterlod sig 2 sønner; men sandsynligvis flere børn. Måske er han den Peder Nielsen, der nævnes i Tarm Mølle 1739, da han køber et gadehus i Tarm af Anders Poulsen i Foersum. Sønnen Hans kaldes allerede 1749 for Møller, selv om han først overtager møllen i fæste 1755.

Kilder:

Lønborggaard Fæsteprotokol (G456-4) s. 66.

Lønborggaard Skifteprotokol (G456-13) s. 114, 116, 146, 159.

Lundenæs-Bøvling Amts Skifteprotokol (B8-1079) s. 5.

Øster Horne Herreds Skøde- og Panteprotokol (B82F-SP1) s. 2, 170, 273, 276. Han blev gift med (Else ?).

Børn:

- i **Niels Pedersen * Møller**, f. ca. 1714, d. 1787/1801. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte forældre. Køber 1735 1/4 gård i Husgade i Tarm af svigerfaderen Jep Christensen. Gift 2 gange. 1) med NN Jepsdatter. 2) med Anne Nisdatter. (Se B82F-SP1 s. 170, 273, 276 og B8-1079 s. 170b). Sælger til sønnen i 1773.

Se også skifter Lundenæs:

1236 Søren Henriksen i Tistrup. 22.4.1790, fol.65.

Enkemand efter Anne Nielsdatter, skifte 8.1.1789 lbnr.1051. B: Barke Sørensdatter 16, der ægter Christen Simonsen, Niels 8. FM: farbror Mikkel Henriksen i Galtho, fasters mand Christen Brynning i Asp i Horne sogn. Af første ægteskab B: Kirstine Marie 32, Jens 30 i Amsterdam, Karen 26, Anne 21. FM: morbrødre Peder Nielsen Møller i Tarm, Christen Nielsen Møller sst. Desuden nævnes afdødes svoger [Jørgen Udesen] Haahr til Lindbjerg.

(1051 Anne Nielsdatter i Tistrup. 8.1.1789, fol.164.

E: Søren Henriksen. B: Barke Sørensdatter 14, Niels 7. FM: nærmeste pårørende Mads Jensen i Tistrup, Christen Lauridsen i Hjerting.). Han blev gift med Anne Nielsdatter, 1735. Lundenæs skifteprotokol:

131 Christen Fischer, herredsfoged i Nørtarp [i Strellev sogn]. 3.8.1740, fol.421B.

E: Birgitte Nielsdatter. LV: Søren Sterm til Viungård. B: Nis 6, Niels 3. FM: farbror Jens Fischer, herredsskriver i Øster Nørherred, mosters mand Søren Jensen Hallum i Skærbæk Mølle.

Desuden nævnes enkens moster Karen Nielsdatter i Adsbøl, enkens søster [Anne Nielsdatter] g.m Niels Pedersen Usgade [dvs. Niels Pedersen Møller i Tarm]

enkens mor Anne Nielsdatter, enke efter Niels Sørensen i Skærbæk Mølle, enkens bror Søren Nielsen i Skærbæk Mølle, skifte 16.8.1732. Enken i Skærbæk Mølle er nu g.m. Lauge Christensen i Foersum.

MEN DET HARMONERER IKKE MED:

Lundenæs skifteprotokol:

28 Niels Sørensen Mosbøl i Skærbæk Mølle i Ølgod sogn. 23.8.1717, fol.162, 291B.

E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Sørensen i Ølgod. B: Søren 23, Kirsten 16, Niels 13, Oluf 11, Mette 8, Birgitte 3, Christen 6 mdr. FM: Mads Andersen Listo på Skaungård [i Vindum sogn i Middelsom herred], Jacob Knudsen, herredsfoged på Østergård, Jens Jensen Kolstrup i Oddum, Jens Knudsen sst, Peder Iversen i Sejrup. Desuden nævnes afdødes morbror Christen Lauridsen Krarup [til Vindum Overgård, der er svigerfar til Mads Andersen Listo].

60. ii **Morten Pedersen**, f. ca(?) 1720, d. 17.01.1777 i Styg i Lønborg sogn. Han blev gift med Anne Hansdatter, ca. 1750.
- iii **Hans Pedersen Møller**, f. ca(?) 1720, d. før 1775 i Tarm i Egvad sogn. Fæster i Tarm Mølle (mat. 29). Fæstebrev fra Lønborggaard 21.7.1755. Broderen Morten Pedersen i Styg er kautionist. G456-4 s. 66. Afkald fra børn G456-13 s. 146 og 159 (1775): 3 døtre og mindst 2 sønner. Han blev gift med Maren Justesdatter, f. ca(?) 1720 i Tarm i Egvad sogn, d. eft. 1775. Nævnt i arveafkald 18.10.1775: "dog har min kones moder Maren Justdatter lovet, at naa hun ved døden er afgangen at hendes gangklæder skulle blive til lige deling imellem hendes 3 døtre eftersom brødrene har faaet deres faders klæder" (Lønborggaard skifteprotokol fol 159).
- iv **Ellids * Pedersdatter**, f. ca. 1721, d. 1776 i Østergaard i Lyne sogn. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte forældre (hendes mand er værge for hendes formodede broder, Morten Pedersens børn 1777). Skifte Lønborggaard G456-13:
- fol. 107 Ellen Pedersdatter i Østergård 2.1.1777
E: Peder Christensen B: Peder 26, Karen g.m. Christen Bertelsen af Nordenå, Else g.m. Christen Madsen af Kammersgård Kvong sogn, Maren 20, Kirsten 16 FM: de første tre for sig selv, farbroderen Christen Christensen af Lønborg for de to sidste.
- fol. 114 Morten Pedersen i Styg 17.2.1777
E: Anne Hansdatter LV: Hans Jensen af Varrisbøl B: Else g.m. Axel Pedersen af Fjerbæk, Karen g.m. Christen Pedersen Tømmermand af Vostrup, Hans 15, Anne 18, Kirstine 12, Else Marie 6 FM: for Hans og Anne: Peder Christensen af Østergård Lyne sogn, for Kirstine: Jens Dynesen af Vostrup, for Else Marie: Jacob Christensen af Tarm Mølle. Hun blev gift med Peder Christensen, f. ca. 1720, d. 1782 i Østergaard i Lyne sogn, begravet 07.11.1782 i Lyne. Fæstegmd. i Vostrup i Lønborg; fra 1756 i Østergaard i Lyne. Værges for Morten Pedersens børn 1777.
- v **NN * Pedersdatter**, f. 1720/1735, d. eft. 1767. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte forældre. Hun blev gift med (1) Niels Christensen, f. eft.

1710, d. 1767 i Vostrup i Lønborg sogn. Vostrup i Lønborg (matr. 37) 16.6.1751-1767. 3 børn (se G456-13 s. 116,139). Hun blev gift med (2) Jens Dynesen, ca. 1767. Vostrup i Lønborg (matr. 37) 1767-80. Væрге for Morten Pedersens børn 1777.

121. **(Else ?)**, f. før 1695.

122. **Hans Poulsen**, f. ca(?) 1698 i Tarm i Egvad sogn, d. 1763/1775 i Varisbøl i Lønborg sogn. Hans Poulsen var fæster af Tarm Møllegaard fra før 1731 til 1757. Gården, der hørte under Lønborggaard, bestod i 1742 af et salshus på 15 fag og udhuse på ialt 32 fag i nogenlunde stand, besætningen var ligeledes nogenlunde, og avlingen var i fuld drift. Den havde et hartkorn på tdr. 3-5-3-0, og landgilden var både i 1742 og 1757 på 2 rdl. 2 mk. samt 1 lam og 4 pund smør, desuden skulle der i frihedspenge ydes 2 rdl. 2 mk., endvidere skulle han hjælpe med ved vedligeholdelse af Tarm mølle. Ud over at være fæster var han også ejer af 1/3 af Foersum mølle og nogle enge, en arv efter faderen. Han blev før 1727 gift med Karen Hansdatter, der måske var datter af fæsteren i Tarm Møllegaard 1688, Hans Clausen (denne var sandsynligvis søn af Claus Andersen, der nævnes i møllegården 1645 og 1660). Efter at have afstået gården til datteren og svigersønnen i 1757 flyttede Hans og Karen til sønnen Hans Hansen i Varrisbøl i Lønborg sogn, og her opholdt de sig formodentlig til deres død. Hans Poulsen døde mellem 21.2.1763 og 23.1.1775; Karen Hansdatter døde efter sidstnævnte dato, men før 1787.

Kilder:

Lønborggaard Fæsteprotokol (G456-4) s. 32, 35, 65.

Lønborggaard Skifteprotokol (G456-13) s. 91-92, 114-116b.

Lønborg-Egvad Sogns Tiendeprotokol (C546-22).

Knud Nielsen: Gårde og steder i Lønborg sogn. Skjern 1985. Side 119.

Slægtsbog over Slægten Høy fra Styg i Lønborg sogn. Slægtshistorisk institut 1974, side 40. Han blev gift med Karen Hansdatter, ca. 1725.

Børn:

- i **Hans Hansen**, f. ca(?) 1725, d. 1762 i Varisbøl i Lønborg sogn. Fæster i Varisbøl i Lønborg sogn (matr. 89). G456-4 s. 35b. Han blev gift med Malene Marie Sørensdatter, 1760, f. ca. 1740, d. 15.02.1820 i Varisbøl i Lønborg sogn, begravet 23.02.1820 på Egvad kirkegård. Skifte Ø. Horne herred B82G-61 s. 284, 6 børn.
- 61. ii **Anne Hansdatter**, f. ca. 1727 i Tarm Møllegaard i Egvad sogn, d. 07.04.1791 i Styg i Lønborg sogn. Hun blev gift med Morten Pedersen, ca. 1750.
- iii **Sidsel Hansdatter**, f. ca. 1733 i Tarm Møllegaard i Egvad sogn, d. eft. 1801. Hun blev gift med (1) Christen Nielsen, ca. 1759, f. 17.. i Gredsbøl i Egvad sogn, d. 1775 i Tarm i Egvad sogn. Fæster i Tarm Møllegaard (matr. 30) 1757-75. Skifte Lønborggaard G456-13 s. 91, 5 børn. Hun blev gift med (2) Jacob Christensen, ca. 1776, f. ca. 1747 i Brosbøl i Egvad sogn, d. eft. 1801. Fæster i Tarm Møllegaard (matr. 30) 1775-1806.

123. **Karen Hansdatter**, f. ca(?) 1700, d. eft. 1775.

124. **Godske Espensen**, f. ca(?) 1675, d. 1747/1752. Godske Espensen er muligvis født i Hemmet og døbt her den 1. jan. 1675. Han var fisker for Lønborggaard og nævnes i Laustrup allerede 1722, da han havde en datter til dåb i Lønborg kirke, "velb. jomfru Constance Bartholin bar, velb. hr. justitsraad Müller, velb. jomfru Fridericie Bartholin og hofmesteren Alexander Zaufman var faddere", men har nok boet her fra o. 1700:
"Anno 1729 dend 1te Juny efter giort Slutning i aftes blef Retten atter sadt"... "Dernest fremkom Godske Espensen Fisker paa Lønborggaard, som vandt

ved Eed efter Loven, at hand haver været Fisker ved Lønborggaard udj 29 Aar, og da jmidlertiid aldrig enten haver hørt eller seet, at nogen enten med Baade, Folck eller Fiskerreedsckab har tiltaget sig eller forovet nogen Fiskerje paa de Steder eller de Pladser paa Fortogsvandet af Schiern Aae, som i forgangne og dette Aar er giort med Baade og Folck"..."bekræfter jeg Hans Lund som Fuldmægtig og Ridefoged paa Lønborregaard og jeg Godske Espensen, som udj oversatte Aaringer haver tiendt for Fisker paa Lønborggaard, og udj ald dend Tiid baade fanget Fiskene saa og dennem til Kiøbmændene tillige med Fuldmægtigeren udveyed og levered. Lønborggaard dend 15de December Ao 1729 Hans Lund Godske Espensen" (Bo Fritzboeger: Den stor laksesag s. 219 og s. 260).

Han boede i et hus på et afbyggersted og skulle ikke yde hoveri, men kunne tilsiges til saltning og røgning på Lønborggaard; desuden havde han en ødegårds grund, nemlig Christen Skouboes sted. Sidstnævnte afstod han godvilligt den 15.5.1747 på grund af alder til Jens Nielsen Bech, som i årlig landgilde skulle give 4 rdl.

Han døde omkring 1752, idet Christen Jørgensen den 10.5.1752 fæstede det hus i Laustrup, "som nu afgangne Godske Espensen tilforn beboet haver". Huset havde et hartkorn på 3 skp. og 1 fdk., og den årlige landgilde var på 2 rdl.

Kilder:

Lengnicks Kirkebogsuddrag (H6(1)-38).

H.K.Kristensen: Nørre Horne Herred. 1975. Side 329.

Knud Nielsen: Livet i sognet. Skjern 1987. Side 15.

Lønborggaard Fæsteprotokol (G456-4) s. 18b og 107b.

Bo Fritzboeger: Den store laksesag.

Børn:

- i **Maren Godskesdatter**, f. 1722 i Laustrup i Lønborg sogn, døbt 28.06.1722 i Lønborg kirke.
62. ii **Espen Godskesen**, f. ca. 1724 i Laustrup i Lønborg sogn, d. 1801/1815. Han blev gift med Anne Christensdatter, 1745.

Tip-4-oldeforældre

132. **Laurids Nielsen**, f. eft. 1600, d. eft. 1688. Han blev gift med Bodil Larsdatter, Laurids Nielsen nævnes i 1664 som fæster i Bousøgaard i Stauning sogn sammen med Poul Nielsen, gården har et hartkorn på ca 14 tdr.; knap 10 tdr. hører under Riberhus og godt 4 tdr. under Stauning kirke. I 1688 bor Laurids Nielsen her stadig, medfæster er nu Jens Madsen, men nu er Bousøgaard kommet under Ryttergodset, og hartkornet er lidt nedsat: 13 tdr. 6 skp. og 1 fdk. Desuden var Laurids Nielsen sammen med Laurs Nielsen i Lem Kærgaard (fætre?) ejer af bondeskylden til gården Nr. Leding i Dejbjerg sogn, hvor brugeren også hedder Laurs Nielsen. Bodil Larsdatter lever endnu i 1701, da hendes søster Mette dør i Ringkøbing; men Laurids Nielsen er vist død, da det er sønnen Lars, der varetager hendes interesser. I 1707 dør en anden søster, Else, i Ringkøbing, og da er Bodil Larsdatter død. Ud over de to nævnte søstre har hun følgende søskende: Maren Larsdatter, gift med Jep Nielsen i Lønborg, hun er vist død før 1707 uden at efterlade sig livsarvinger. Peder Larsen i Emmerlev, død før 1701, efterlader 3 børn: Niels 1686, Jens 1692 og Karen 1694 (død før 1707). Christen Larsen i Foersum i Egvad sogn, død 1707, efterlader enken Kirsten Sørensdatter samt 2 børn: Else 1704 og Christen 1708.

Kilder:

Ringkøbing Skifteprotokol 1687-1717 (B80-123) s. 212, 282.
Vennergaard Skifteprotokol 1718-1769 (G444-1) s. 404.

Børn:

66. i **Lars Lauridsen**, f. eft. 1650, d. (?) 1744 i Stauning sogn.
ii **Christen Lauridsen**, f. 16., d. eft. 1707.
iii **Bodil Lauridsdatter**, f. 16., d. eft. 1707. Hun blev gift med Milter Villadsen, f. 16. Gmd. Bousøgaard (415).
iv **Kirsten Lauridsdatter**, d. efter 1707.
133. **Bodil Larsdatter**, f. eft. 1610, d. 1701/1707 i Bousøgaard i Stauning sogn.
136. **Jens Pedersen Poller**, d. eft. 1717. På Holmsland. Nævnt som fadder i Sdr. Lem for sønnens barn 19.6.1712 og for datterens barn 13.01.1717.

Børn:

68. i **Peder Jensen Kolstrup**, også kendt som Peder Jensen Poller/Stokholm, f. ca(?) 1680 i Nysogn?, d. eft. 1740 i Kolstrup i Sdr. Lem sogn ? Han blev gift med (1) Boel Christensdatter, 03.03.1709 i Sdr. Lem kirke. Han blev gift med (2) Maren Jensdatter, 29.09.1718 i Sdr. Lem kirke. Han blev gift med (3) Karen Christensdatter, 14.12.1727 i Sdr. Lem kirke.
ii **Else Jensdatter**.

- iii **Anne Jensdatter**, f. 1670/1690. Hun blev gift med Iver Smed. Smed i Vestertredje i Sdr. Lem. Har en broder i Velling. (Evt. døbt 12.6.1692 i Velling, søn af Christen Iversen i Elkjær, der muligvis senere flytter til Vestertredje i Sdr. Lem).

138. **Christen.**

Børn:

69. i **Boel Christensdatter**, f. ca(?) 1680, d. ca. 1715 i Stokholm i Sdr. Lem sogn. Hun blev gift med Peder Jensen Kolstrup, også kendt som Peder Jensen Poller/Stokholm, 03.03.1709 i Sdr. Lem kirke.
140. **Jesper Nielsen Boling**, f. 16.., d. eft. 1699. Jesper Nielsen var fæster i Boling i Sdr. Lem sogn i 1688, og også nævnt her i 1699. Han er muligvis søn af den Niels Nielsen, der var fæster her i 1664, som vel så igen var søn af den Niels Christensen, der nævnes på gården i 1624 og 1630. Boling havde sin jord helt for sig selv, men havde fædrift sammen med Ø. Refstrup i Refstrup Kær. Gården havde næsten 22 tdr. land under plov, hartkornet var på tdr. 3-2-3-0, og den hørte under Holmgaard.

Kilder:

Alfred Kaae: Lem Sogn. 1962. Side 96, 323, 330. Han blev gift med (Maren?).

Børn:

70. i **Niels Jespersen Nygaard**, f. ca(?) 1680 i Boling i Sdr. Lem sogn, d. 1741/1758 i Sdr. Lem sogn. Han blev gift med Anne Nielsdatter, 27.10.1709 i Sdr. Lem kirke.
- ii **Laust Jespersen Boling**, f. ca. 1680 i Boling i Sdr. Lem sogn, d. 1765 i Boling i Sdr. Lem sogn, begravet 15.08.1765 i Sdr. Lem kirkegård. Han blev gift med Ide Jensdatter, f. ca. 1682, d. 1761 i Boling i Sdr. Lem sogn, begravet 15.08.1761 i Sdr. Lem. Evt. Nielsdatter.
- iii **Jens Jespersen Boling**. Han blev gift med Maren Hansdatter, 07.10.1708 i Sdr. Lem, f. eft. 1660, d. eft. 1721. 1721 fadder hos Laust Jespersen Bolings datter, Else.
141. **(Maren?)**. navnet usikkert.
142. **Niels Jensen Nygaard**, f. eft. 1625, d. eft. 1709 i Sdr. Lem sogn. I 1688 nævnes i Nygaard i Sdr. Lem sogn kun fæsteren Morten Jensen; men i 1698 bor både Morten Jensen og Niels Jensen her, og da sidstnævntes datter bliver viet i 1696 kaldes hun Nygaard, så det forekommer ret sandsynligt, at de 2 "Jensener" har fæstet Nygaard i fællesskab i adskillige år. De er tilsyneladende brødre og er vel så sønner af den Jens Jensen, der nævnes i Nygaard i 1664. Gården hørte på tidspunkt under Holmgaard og havde et hartkorn på 7½ tdr., landgilden var ½ td. smør, ½ skovvogn, ½ skovsvin, ½ okse at opstalde og ½ langægte. En af de gamle præster mener, at gården er opstået i første halvdel af 1600-tallet, da Tredje blev lagt sammen med Holmgaard (to hovedgårde i Sdr. Lem sogn), hvorfor den var "ny" i forhold til mange af de andre gårde i sognet. I 1688 nedsattes hartkornet til tdr. 5-4-3-2, der var ca. 43 tdr. land under plov, og bortset fra 1½ tdr. land, der lå i Karsbæk, var jorden samlet ved gården. I begyndelsen af 1700-tallet bliver Niels Jensen vist enefæster, idet Morten Jensen flytter til Degnboel; men kort tid efter er der igen to fæstere, da hans søn og svigersøn er fælles om gården fra o. 1710. Endnu i 1741 har de to Nygaarde fælles hartkorn, men i 1773 er de ad-skilte.

Niels Jensens kone har sandsynligvis heddet Bodil, da 4 af hans børn får en datter døbt med det navn, og hun er måske datter af Niels Jensen i Smalhale, dennes sønndatter optræder i hvert fald hyppigt som fadder i familien.

Kilder:

Kirkebog

Alfred Kaae: Lem Sogn. 1962. Side 96, 142, 326-329. Han blev gift med Bodil * Nielsdatter.

Børn:

- i **Jens Nielsen Nygaard**, f. 16.
 - ii **Kirsten Nielsdatter Nygaard**, f. ca(?) 1675, d. efter 1708. Hun blev gift med Peder Lassen, d. efter 1733. Fæstegmd. i Lambæk i Sdr. Lem (matr. 29a) 1696-1733.
 - iii **Inger Nielsdatter**, f. 1670/1685. Hun blev gift med Mads Christensen, 01.11.1701 i Sdr. Lem, f. eft. 1650, d. før 1723. Fæstegmd. i Storgaard i Lambæk i Sdr. Lem sogn. Hustruen er fadder 1723 som enke.
 71. iv **Anne Nielsdatter**, f. ca(?) 1685, d. 1758 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 12.11.1758 på Sdr. Lem kirkegård. Hun blev gift med Niels Jespersen Nygaard, 27.10.1709 i Sdr. Lem kirke.
 - v **Niels Nielsen Nygaard**, f. ca. 1670/1690, d. 1748/1758. Fæstegmd. i Nygaard i Sdr. Lem o.1715-o.1748. Han blev gift med Anne Kirstine Lauridsdatter, 10.03.1715 i Sdr. Lem, f. 1695 i Sdr. Lem sogn, døbt 03.03.1695 i Sdr. Lem, d. 1769 i Sdr. Lem sogn, begravet 13.08.1769 i Sdr. Lem. Måske død før 1738, hvor Niels' søsterdatter kaldes op (?). Dødsfaldet gælder så en ny kone.
 - vi **Christen Nielsen**, også kendt som Christen Nygaard, f. før 1690, d. eft. 1741. Fæstegmd. i Vestertredje (1717)-(1738). Han blev gift med Karen Nielsdatter, f. 1685/1695, d. efter 1729.
143. **Bodil * Nielsdatter**, f. ca(?) 1645. *navnet usikkert.
144. **Hans * Nielsen**, d. 1737 i Østerby i Stauning sogn. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse.

Børn:

72. i **Niels Hansen**. Han blev gift med Mette.
156. **Bachen Jensen**, f. ca. 1640, d. 1731 i Bandsbjerg i Janderup sogn, begravet 24.01.1731 i Janderup kirkegård. Han blev gift med Karen Madsdatter, I 1680'erne er han sammen med Niels Madsen rytterbonde i Bandsbjerg i Janderup, der har et hartkorn på tdr. 8-2-0-0. Ved et syn på ryttergodset i 1686 oplyses følgende om ham:
"Kan så 4 tdr. rug, 1½ tdr. byg, 2 skp. boghvede. Avl befundet: 10 trv. rug, 8 trv. byg, 10 læs hø. Har 2 bæster, 1 plag, 2 køer, 1 ungnød, 3 får, 1 svin. Bygninger 39 fag. Mangler 6 bjælker, 12 spær, 10 stolper. 1685 bekommet lånekorn, som i år ej kan betales, 1½ tdr. rug, 10 skp. byg, 10 skp. havre. Bruget temmelig, manden ikkun af slet tilstand."
I 1707 blev gården overtaget af sønnen Jens; der var da en besætning på 4 heste, 3 køer 1 kvie, 2 stude, 1 kalv og 10 får.

Hans kone blev vist begravet i Janderup 22.8.1728, 98(?) år gammel. Hun var muligvis datter af Dorethe Simonsdatter og Mads Nielsen, der var fæster i Bandsbjerg 1649, og som igen var søn af Niels Rasch (1558-1658), der var fæster samme sted i 1588.

Kilder:

Kirkebøger

Syn på Ryttergods 1686. Ved Holger Hertzum-Larsen. 1985. Side 104.

Janderup og Billum sogne bd. III, 1983. Side 13-14.

Niels Pedersen og Ingeborg Christensdatter i Janderup. Ved Holger Hertzum-Larsen. Tarm 1989.

Børn:

- i **Simon Bachensen**, f. 16.., d. dec. 1704 i Bandsbjerg i Janderup sogn, begravet 01.01.1705 i Janderup kirkegård.
78. ii **Jens Bachensen**, f. 1680 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 01.01.1681 i Janderup kirke, d. 1761 i Bandsbjerg i Janderup sogn, begravet 10.02.1761 i Janderup kirkegård. Han blev gift med (1) NN. Han blev gift med (2) Birgitte Hansdatter, 29.11.1716 i Janderup kirke. Han blev gift med (3) Anne Sørensdatter, 1720 i Aal kirke.
157. **Karen Madsdatter**, f. 1655 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 24.05.1655 i Janderup sogn.
158. **Søren Pedersen Friis**, f. 16.., d. (?) 1739 i Børsmose i Aal sogn, begravet (?) 14.01.1739 i Aal kirkegård. Han blev gift med Karen Hansdatter, De boede i Børsmose i Aal sogn, hvor de fik døbt 5 børn, idet det oplyses om det yngste, at det er deres 5. barn.

Børn:

- i **Peder Sørensen**, f. 09.10.1691 i Aal sogn, døbt 11.10.1691 i Aal kirke.
 - ii **Hans Sørensen Friis**, f. 1693 i Aal sogn, døbt 01.10.1693 i Aal kirke, d. 1756 i Aal sogn, begravet 03.10.1756 i Aal kirkegård.
79. iii **Anne Sørensdatter**, f. ca. 1695 i Børsmose i Aal sogn, d. før 1767. Hun blev gift med Jens Bachensen, 1720 i Aal kirke.
- iv **Kirsten Sørensdatter**, f. 1697 i Aal sogn, døbt 19.12.1697 i Aal kirke, d. (?) 1727, begravet (?) 11.04.1727 i Aal kirkegård ?
159. **Karen Hansdatter**, f. 1655/1670, d. eft. 1697.
176. **Christen * Clausen**. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte søn.

Børn:

- 88. i **Peder (Christensen?)**, f. ca(?) 1670. Han blev gift med Ellads, ca. 1702.
186. **Niels Andersen**, f. ca. 1670, d. før 1758. Han blev gift med Mette Graversdatter, Fæster i Poulsgaard, Ø. Lem i Sdr. Lem under Holmgaard. Nævnt her 1688, 1699 og 1705. I 1688 har Poulsgaard 21 tdr. land og et hartkorn på 3-2-2-2. Fæstet deles med Jens Laursen. De havde sandsynligvis også datteren Kirsten, som er fadder i Sædding 1709 sammen med Anders Nielsen.

Kilder:

Kirkebog.

Alfred Kaae: Lem sogn. 1962. Side 95 og 341.

Børn:

93. i **Maren Nielsdatter**, f. før 1690. Hun blev gift med Morten Jensen, 14.10.1708 i Sdr. Lem kirke.
- ii **Gravers Nielsen**, f. ca. 1690 i Ø. Lem i Sdr. Lem sogn, d. før 1758. Fæster i Poulsgaard, Ø. Lem i Sdr. Lem under Holmgaard. Han blev gift med Mette Pedersdatter, d. før 1758.
- iii **Anders Nielsen**, f. før 1697. Fæster i den halve Poulsgaard. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 03.10.1717 i Sdr. Lem kirke, f. før 1700.

187. **Mette Graversdatter.**

188. **Jens Jespersen Vesterager**, f. ca(?) 1660, d. eft. 1710 i Vesterager i Dejbjerg sogn ? Jens Jespersen nævnes som fæster i Vesterager i Dejbjerg sogn i 1688, gården hører da under Nykøbing Hospital og har et hartkorn på tdr. 5-5-2-1. Senere bliver gården solgt til Vennergaard; i forbindelse med en kontrakt i 1710 nævnes Jens Jespersens landgilde: 3 tdr. rug, et skovsvin, et lam, en gås, to høns og 6 hestegæsterier. Ifølge et skøde 15.6.1716 skylder han på det tidspunkt af landgilden 1 td. rug, et skovsvin, et lam, en gås, to høns og 6 hestegæsterier. I 1737 er Vesterager overtaget af sønnerne Jens og Jesper; men hvornår Jens Jespersen døde, og hvem han var gift med, vides ikke, da Dejbjerg kirkebog først begynder 1719, og da den helt frem til 1794 kun anfører døpte, men ikke viede og begravede.

Kilder:

Vennergaard Jordebog (G444-3).

Vennergaard Skifteprotokol (G444-1) s. 410.

Søgaard Skifteprotokol (G441-17) s. 232-236.

Alfred Kaae: Lem sogn. 1962. Side 323.

Børn:

94. i **Jens Jensen Vesterager**, f. ca(?) 1695, d. 1761 i Vesterager i Dejbjerg sogn. Han blev gift med Anne Lauridsdatter, ca. 1720.
- ii **Jesper Jensen Vesterager**, f. ca(?) 1700, d. efter 1768. Gmd. Vesterager i Dejbjerg sogn. Han blev gift med Kirsten Lauridsdatter, f. ca(?) 1700 i Nysogn, d. før 1780. Se skifte Søgaard (G441-17) s. 232-236.
- iii **Anne Jensdatter**, f. 1690/1700, d. efter 1759. Hun blev gift med Mads Mortensen Ulkær, ca. 1719, f. 24.09.1695 i Ulfkjær i Velling sogn, d. 1759 i Vesttarp i Velling sogn, begravet 13.05.1759 i Velling. Gmd. i Vesttarp i Velling sogn (matr. 42). Skifte G444-1 s. 410, 7 børn. VS s. 366.
- iv **Maren Jensdatter**, f. ca(?) 1700, d. efter 1739. Hun blev gift med (1) Christen Jørgensen, f. ca? 1680, d. 1739 i Ll. Kjærgaard i Sdr. Lem sogn. Ladefoged på Holmgaard; fra 1710 fæster på Ll. Kjærgaard. (LS s. 323). Hun blev gift med (2) Christen Andersen, 1739 i Sdr. Lem, f. ca? 1700 i Stauning.

v **Niels Jensen**, d. efter 1734.

vi **Else Jensdatter Vesterager**, f. ca. 1700, d. 12.03.1769 i Stauning sogn.

190. **Laurids Madsen**, f. ca. 1653, d. 1736 i Østerbygaard i Nysogn, begravet 05.08.1736 på Nysogns kirkegård. Laurids Madsen optrådte 21.3.1725 som vidne i en møllesag og angav da at være 69 år. I 1720 nævnes han som fæster i Østerbygaard på Holmsland sammen med Mads Lauridsen og Mads Iversen; gården hørte under Søgaard og havde et hartkorn på tdr. 10-2-2-2.

Kilder:

Søgaard Skifteprotokol (G441-17) s. 232-236.

Søgaard Jordebøger (G441-6).

Ulfborg-Hind Herreds Tingbog (B80A-3) 21.3.1725.

Børn:

i **Mads Laustsen**, f. ca. 1695 i Nysogn, d. 1779 i Nysogn, begravet 10.10.1779 i Nysogns kirkegård. Fæstegmd. Østerbygaard i Nysogn på Holsland. 1 barn. Han blev gift med Zidsel Lauridsdatter, f. ca. 1696, d. 1756 i Østerbygaard i Nysogn, begravet 11.08.1756 i Nysogn.

ii **Maren Laustdatter**, f. ca. 1696 i Nysogn, d. 1770 i Nysogn, begravet 10.06.1770 i Nysogn. 4 børn. Se skifte Søgaard (G441-17) s. 232-236. Hun blev gift med Peder Juulsgaard, f. ca. 1694, d. 1762 i Julsgaard i Nysogn, begravet 14.11.1762 i Nysogn. Fæstegmd. i Julsgaard i Nysogn. Se skifte Søgaard (G441-17) s. 232-236.

95. iii **Anne Lauridsdatter**, f. ca. 1700 i Nysogn, d. 1772/1780. Hun blev gift med Jens Jensen Vesterager, ca. 1720.

iv **Kirsten Lauridsdatter**, f. ca(?) 1700 i Nysogn, d. før 1780. Se skifte Søgaard (G441-17) s. 232-236. Hun blev gift med Jesper Jensen Vesterager, f. ca(?) 1700, d. efter 1768. Gmd. Vesterager i Dejbjerg sogn.

v **Mogens Laustsen**, f. ca(?) 1700 i Nysogn, d. efter 1780. Fæster Sønderby (Enevoldsgaard?). Han blev gift med Maren Laustdatter, f. 1708, d. 1776 i Sønderby i Nysogn, begravet 25.02.1776 i Nysogn.

194. **Peder * Knudsen**. *Sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte datter. Måske søn af Knud Jørgensen jvf ægteskabstilladelse for barnebarnet Peder Madsen Heeager.

Børn:

97. i **Karen Pedersdatter**, f. ca. 1690, d. 1783 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 08.07.1783 i Ølgod kirkegård. Hun blev gift med Mads Nielsen Smed, 29.11.1722 i Ølgod kirke.

196. **Nis Knudsen**, f. ca(?) 1650, d. 1730, begravet 31.12.1730. Han blev gift med Margrethe Pedersdatter, Fæstegårdmand i Hedeagergaard (1681)-(1720).

Om "Hedeagergaard":

"Oprindelsen til den ejendom, der bærer navnet Hedeager, og som ved hedeopdyrkning fra et dengang kaldt "afbyggersted" blev til en gård, ligger nu så langt tilbage i tiden, at der ikke har kunnet skaffes oplysning om, hvornår ejendommen er opstået, eller hvem der har været dens første besiddere.

Imidlertid fremgår det af matrikelsdokumenterne, at ejendommen er en fra Ølgod præstegård udskilt parcel...

Fæsteejendommen findes ikke nævnt i matriklen af 1664, men heraf kan dog ikke slutes, at den ikke eksisterede ved matriklens udarbejdelse, thi den under præstegården hørende jord blev på den tid som privilegeret embedsjord fritaget for skyldsætning og altså ikke omtalt i matriklens dokumenter.

Imidlertid har det ad anden vej kunnet skaffes oplyst, at ejendommen i alt fald har bestået i flere årtier før 1688, og denne oplysning skyldes Ole Worm, på hvis foranledning der i

1622 blev rettet anmodning til alle landets præster, om at indsende en beretning om, hvad der måtte findes af gamle stednavne m.v. Og blandt disse beretninger viser den af Ølgodpræsten Hans Sørensen affattede, at der blandt sognets navngivne steder forekommer "1 boell" af navnet "Hieagger"... Og at bolstedet allerede da har haft sit særlige navn, tyder jo på, at dets oprindelse ligger længere tilbage i tiden."

Markbogen til matriklen i 1688 fortæller, at Hedeager bestod af 1) godt 43.000 kvadratalen skarp rugjord, sandet og stenet, fordelt på 11 agre med dette sædskifte: 1 år boghvede, 1 år rug, 3 år hvile; 2) godt 255.000 kvadratalen god rugjord, muld og sand, fordelt på 39 agre med sædskiftet: 1 år byg, 2 år rug, 3 år hvile. Det samlede areal var ca. 21 tdr. land.

Angående børn: se trolovelse 1.4.1717 i Ølgod: 1717 d. 1 apr. blev Christen Christensen af Vestkjær og Gertrud Jensdatter trolovede i Ekknud. Faderen Christen Nissen, item farbrødrene Peder Nissen og Hans Nissen lovede for dem, at der var intet der kunne hindre deres ægteskab. Copulerede d. 14 nov.

En Linje af Hedeagerslægten har Nis Knudsen begravet 26.8.1739, men i kirkebogen står der tydeligt Nis Hansen.

Kilder:

Lundenæs-Bøvling Amts Skifteprotokol (B8-1073) s. 165b.

Peder Thygesen: En linie af Hedeagerslægten. Eget forlag. Kbh. 1950. Side 14-18.

Tage Olesen: Ølgod sogns gård- og slægtshistorie. Ølgod museum 1988.

(Brejl anviser følgende kilder: Lundenæs Amt Folkeskat 1681 Ølgod Heager. RA film M 37.243

Lundenæs Amt Folkeskat 1696 Ølgod Heager. RA film M 37.244 Lundenæs Amt Folkeskat 1697

Ølgod Heager. RA film M 37.244 Lundenæs Amt Folkeskat 1698 Ølgod Heager. RA film M 37.245

Lundenæs Amt Folkeskat 1699 Ølgod Heager. RA film M 37.245).

Børn:

- i **Christen Nissen**, d. 1750 i Vestkjær i Ølgod sogn, begravet 15.02.1750 i Ølgod. Han blev gift med NN Ebbesdatter, d. 1751 i Vestkjær i Ølgod sogn, begravet 31.05.1751 i Ølgod. Evt. datter af Ebbe Jensen i Aadum.
- ii **Peder Nissen**, f. ca. 1682 i Hedeager i Ølgod sogn, d. 1738 i Hjedding i Ølgod sogn, begravet 23.10.1738 i Ølgod. I Hjedding i Ølgod. (1721 d. 9 feb. blev Thomas Skrædder og hans hustru (Ester Mogensdatter) copulerede i Ølgod kirke. Brylluppet stod i Hjedding til Peder Nissen.) Han blev gift med Kirsten Nielsdatter, 24.06.1712 i Ølgod, f. ca. 1692, d. 1782 i Hjedding i Ølgod sogn, begravet 25.06.1782 i Ølgod.
98. iii **Hans Nissen**, f. ca(?) 1680, d. 1739 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 25.11.1739 i Ølgod kirkegård. Han blev gift med Kirsten Pedersdatter, 28.05.1713 i Ølgod kirke.
- iv **Knud * Nissen**. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte forældre.. Han blev gift med Ellen Pedersdatter, 24.06.1714 i Ølgod.

- v **Anna Nisdatter**, d. 1726 i Ølgod, begravet 20.03.1726 i Ølgod. Det kan evt. være søsteren der bliver begravet. Hun blev gift med Niels Jensen d. Ældste, 01.11.1711 i Ølgod.
- vi **Maren Nisdatter**. Hun blev gift med Niels Jensen d. Yngste, 01.11.1711 i Ølgod. Egknud i Ølgod.
- vii **Kirsten Nisdatter**.

197. **Margrethe Pedersdatter**, f. ca. 1648, d. 1720 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 05.06.1720 i Ølgod kirkegård.
198. **Peder Nielsen**, d. i Nørtarp i Strellev sogn. Han blev gift med NN.

Børn:

99. i **Kirsten Pedersdatter**, f. ca. 1690, d. 1767 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 09.07.1767 i Ølgod kirkegård. Hun blev gift med Hans Nissen, 28.05.1713 i Ølgod kirke.
199. NN, d. 1729 i Ølgod sogn, begravet 11.02.1729 i Ølgod.
202. **Niels * Christensen**, f. eft. 1610. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til barn.

Børn:

101. i NN, f. ca(?) 1675, d. eft. 1717. Hun blev gift med Jesper Pedersen.
212. **Lars Ibsen**, f. eft. 1670, d. 1731 i Kyvling i Lønborg sogn. Fæstede 7.8.1727 1/4 gård i Kyvling, som Jørgen Nielsen formedelst armod ej kunne besidde (C658-43 s.141). Skifte Ribe Hospital (C658-44) s. 84b, 3 børn. Han blev gift med Anne Jensdatter.

Børn:

106. i **Ib * Larsen**, f. ca(?) 1700, d. før 1751. Han blev gift med (Maren?).
- ii **Anders Larsen**, f. ca. 1717 i Kyvling i Lønborg sogn ?
- iii **Jens Larsen**, f. ca. 1721 i Kyvling i Lønborg sogn ?
213. **Anne Jensdatter**, f. ca(?) 1675, d. eft. 1731.
216. **Mikkel Pedersen**, d. før(?) 1725. Mikkel Pedersen var fæstebonde i Laustrup i Lønborg sogn. Han døde formentlig o. 1725, hvorefter hustruen giftede sig igen med Bertel NN.

Kilder:

Skodborg Herreds gejstlige skifteuddrag 1736-1804, fol. 371.
 Ribe bispearkiv (C4-157) 1798 nr. 142.
 Lundenæs Skifteprotokol (B8-1102) V fol. 5b, 13.
 Knud Nielsen: Gårde og steder i Lønborg sogn. 1985.

Han blev gift med NN.

Børn:

108. i **Peder Mikkelsen**, f. ca(?) 1715, d. 1775/1787. Han blev gift med Maren Christensdatter.
- ii **Jens Mikkelsen**. Fæstegmd. i Lønborg (m. 15) til 1751.
- iii **Kirsten Mikkelsdatter**, f. ca. 1719, d. eft. 1801. Hun blev gift med Jeremias Andersen, f. ca. 1712, d. 1787/1801. Han overtog matr. 57 i Vostrup 16.3.1775, men nævnes i Vostrup før den tid.
- iv **Anne Mikkelsdatter**. Hun blev gift med Jeppe Lauridsen. 1770 i Kyvling i Lønborg.

217. **NN**. Efter Mikkels død sandsynligvis gift med Bertel: dennes datterdatter Mette Kirstine Bertelsdatter og Peder Mikkelsens søn Christen er søskendebørn (Se Ribe bispearkiv (C4-157) 1798 nr. 142). Hun blev gift med (1) Mikkil Pedersen. Hun blev gift med (2) Berthel.

Børn af Mikkil Pedersen: se denne

Barn af Berthel:

- v **Anne Berthelsdatter**, f. ca. 1725, d. eft. 1798. Hun blev gift med Berthel Poulsen, d. ca. 1760.

228. **Hans * Eskesen**, f. ca(?) 1630. Selvejer i Tarm. Bondeskyld 2 tdr., herlighed til Lundenæs 5-5-0-2 (1664). Hartkornet 1688 bliver 7-0-3-1.
*sandsynlig, men udokumenteret slægtsskab til nævnte fader. Han blev gift med Karen * Frandsdatter(?), 1662.

Børn:

- i **Eske Hansen**, f. ca. 1663. Selvejer i Tarm efter faderen. 1688 s.m. Jens Mouridsen 7.0.3.1.

114. ii **Frands * Hansen**, f. eft. 1662. Han blev gift med Anne * Thomasdatter.

229. **Karen * Frandsdatter(?)**. Navn jvf. sølvkande i skifte efter Laurids Christensen: B8-1080 s. 63b ff.
*sandsynlig, men udokumenteret slægtsskab.

232. **Jens Jensen Sønderby**, f. eft. 1620, d. eft. 1699. Fæstegmd. i Sønderbygaard i Borris (1682)-(1699).

Kilder:

Borris sogn s. 250.

(Brejl nævner følgende kilder: Matrikel 1688 Viumgård gods Borris Sønderbygård Lundenæs Amt Folkeskat 1681. Borris Sønderby RA film M 37.243 Lundenæs Amt Folkeskat 1682. Borris Sønderby RA film M 37.243 Lundenæs Amt Folkeskat 1683. Borris Sønderby RA film M 37.243 Lundenæs Amt Folkeskat 1696. Borris Sønderby RA film M 37.244 Lundenæs Amt Folkeskat 1697. Borris Sønderby RA film M 37.244 Lundenæs Amt Folkeskat 1699. Borris Sønderby RA film M 37.245 Lundenæs Amt Ekstraskat 1699. Borris Sønderby RA film M 37.233 Landstingets SP B24-672 fol.131B Eng på Skjern mark 1703).

Børn:

116. i **Knud Jensen Sønderby**, f. ca(?) 1675, d. 1750 i Sønderby i Sdr. Borris sogn, begravet 08.02.1750 i Borris kirkegård. Han blev gift med Birgitte Michelsdatter, ca. 1700.
234. **Michel Jochumsen Købke**, f. jun. 1636, d. 1719 i Vorgod sogn, begravet 20.02.1719 i Vorgod kirkegård. Michel Jochumsen Købke var sognefoged for Vorgod-Nr. Vium menigheder fra før 1677 til 1699. I 1682 nævnes det, at han havde 1 ko og 4 får, men ingen degnebolig. I mange år sad han til leje hos Mads Andersen Nørgaard i Vorgodby. Han døde i Vorgod i 1719 næsten 83 år gammel. Elle døde året efter hos datteren og svigersønnen i Borris.

Kilder:

Jens Abildtrup: Abildtrupgaard og den beboere. Side 22, 39, 124-138.

Vorgod Sogn. Side 199-200.

Lundenæs Skifteprotokol (B8-1075) s. 140, (B8-1077) s. 180

. Han blev gift med Elle.

Børn:

117. i **Birgitte Michelsdatter**, f. ca(?) 1675 i Vorgod sogn, d. 1750 i Sønderby i Sdr. Borris sogn, begravet 04.03.1750 i Borris kirkegård. Hun blev gift med Knud Jensen Sønderby, ca. 1700.
- ii **Jochum Michelsen Købke**, f. 06.11.1679 i Vorgod sogn, d. 29.04.1738 i Vorgod sogn, begravet 07.05.1738 i Vorgod kirkegård. Han blev gift med (1) Maren Wistisdatter, f. 1678, d. 13.03.1723 i Vorgod sogn. Han blev gift med (2) Apelone Pedersdatter, 02.01.1727 i Vorgod, f. 1679 i Vesterager i Vorgod sogn, d. 1734 i Vorgod.
- iii **Elsebe Dorethe * Michelsdatter**, f. 1670/1685, d. 30.12.1726 i Foersum i Egvad sogn. * forbindelsen til nævnte forældre er sandsynlig, men ikke dokumenteret. Skifte B8-1075 s. 140, 4 børn. Hun blev gift med Poul Christensen, ca. 1706, d. 04.06.1737 i Foersum i Egvad sogn. Fæster i Foersum i Egvad; selvejer do. B82F-SP1 s. 32. Skifte B8-1077 s. 180, 2+2 børn.

118 Poul Christensen i Foersum [i Egvad sogn]. 4.7.1737, fol.180B.

[Enkemand efter Elsebeth Dorte Mikkelsdatter, skifte 28.1.1727 lbnr.76]. B: Hans Henrik, Ellen Marie g.m. Christen Christensen i Foersum. FM: farbror Tønnes Christensen i Udegård i Ansager sogn. [Af første ægteskab] B: Anders i Foersum, Kirsten 32.

235. **Elle**, f. ca(?) 1650, d. 1720 i Sønderby i Sdr. Borris sogn, begravet 09.02.1720 i Borris.
236. **Poul Pedersen**, f. ca(?) 1665 i Tarm ?, d. 20.02.1731 i Tarm i Egvad sogn. Han blev gift med Anne Jesdatter, Han fik 16.4.1691 fæstebrev på en ryttergård i Tarm med et hartkorn på tdr. 5-3-1-0. Ryttergården hørte under kronen og skulle være med til at ernære de ryttere, der hørte til det nationale rytteri, som Christian V i 1670 prøvede at skabe. I 1686 blev den gården vurderet således: "Kan så 2 tdr. rug, 1½ td. byg, 2 skp. havre og 1 skp. boghvede. Af avl findes 10 traver rug a 3½ skp., 12 traver byg a 4 skp., ½ trave havre er 2 skp., og 16 læs hør. Har 2 bæster, 2 gamle ditto, udlevet, 3 køer, 2 ungkreaturer, 1 kalv, 3 får og 1 svin. Bygninger: stuehus 17 fag, lade og stald 23 fag og fæhus 13 fag." Poul Pedersen var imidlertid en driftig mand, der gerne selv ville eje jord. Allerede 25.11.1711 købte han Kryl eng (hartkorn 0-2-3-0) af kaptajn Holger Vind, og 1.4.1712 købte han Foersum Mølle (2-3-1-0) af Sadelmager Peder Pedersen i Varde. I 1718 købte han halvdelen af en mindre gård i Tarm

og nogle enge kaldet Brosted (1-0-2-2½) af herredsfoged Jacob Knudsen; men først i 1720 kom de helt store køb. Det år solgte kronen nemlig ud af sit ryttergods, og den 28.10.1720 købte han den gård i Tarm, han selv beboede, samt noget jordegods i Hoven sogn, der dog senere blev solgt igen. I 1724 købte han nok en gård i Tarm (1-3-3-2), dog først tilskødet broderen Peder Pedersen i Hanning Hedegaard, og endelig i 1725 V. Hyllerslevgaard i Janderup (5-4-1-2½) til sønnen Jes.

Ved sin død havde Poul Pedersen så meget jordegods, at det samlede hartkorn var på over 17 tønder, til sammenligning kan nævnes, at hovedgården Østergaard i Lyne sogn var på ca 20 tdr.; men hertil kom så selvfølgelig det tilhørende bøndergods, så det var trods alt ikke "en hel herregård", han havde fået samlet.

Den 16.11.1727 døde Anne Jesdatter; men da alle børnene på nær det yngste, Søren, havde fået udbetalt deres mødrene arv, blev der ikke afholdt skifte. Derimod blev der lavet en aftale om, at Søren skulle have 200 rdl., hvilket svarede til, hvad de øvrige børn havde fået.

Efter Poul Pedersens død natten mellem den 19. og 20. februar 1731 blev der derimod afholdt skifte, hvorunder boet blev registreret, så her kan vi få lidt indsigt i, hvordan forholdene har været.

Af dyr var der 5 heste, 16 stude (halvdelen var dog solgt til mons. Sterm på Viumgaard), 2 ungdreuer, 5 køer, 1 kvie, 19 får og 2 svin (sammenlign med besætningen i 1686).

Inde i stuen var der et fyrbord med egetræsfødder, et langagtigt egebord, 4 stole, en stor egekiste med lås, 2 beslagne skrin og 2 små skrin m.m. Det første der blev registreret her-inde var dog de rede penge, ca. 33 rdl., 2 guldringe og sølvstøbet: bl.a. 6 skeer, 1 krus, 3 bægre og 70 sølvknapper; desuden var der en del ting af tin: bl.a. 2 store fade, 2 kander og 9 tallerkener.

Heller ikke bøger manglede der; men det var selvfølgelig mest religiøs litteratur: en gammel Bibel, 3 salmebøger, en bog kaldet "Inderlig Hierte Suck" og en kaldet "Den Gyldne Klenodie" samt 2 gamle tyske bøger.

I storstuen bestod bohavet af 1 firkantet og 1 rundt bord, 2 stole med lærredsovertræk, 1 lænestol, 1 gammelt egepanelet hængeskab, 1 gammel egekiste uden lås, 3 hollandske stenfade og andet husgeråd; men det kostbareste var dog 3½ lispund voks, der var vurderet til 14 rdl.

I alt efterlod Poul Pedersen sig værdier for 2.129 rdl., hvorfra gik forskellige småbeløb, så der til deling mellem de 6 børn var 1.945 rdl. Det var hans sidste vilje, at sønnen Esche skulle beholde gården i Tarm samt det halve af Jørgen Davidsens sted og Kryl eng, der brugtes sammen med gården. Til gengæld skulle Esche så udrede, hvad der manglede i, at de andre kunne få udbetalt deres arveandele. Ud over der jordiske gods efterlod Poul Pedersen sig som nævnt 6 børn, alle sønner, og via dem blev han stamfader til mange af Tarm bys kommende beboere. Ved folketællingen i 1845 hørte over 1/3 af indbyggerne til hans efterkommere, og af byens gårde sad de som mand eller kone på ca. halvdelen.

Kilder:

Lundenæs-Bøvling Amts Skifteprotokol (B8-1076) s. 278-279, (B8-1077) s. 1-19. (B8-1078) s. 550. Syn på Ryttergods 1686. Ved Holger Hertzum-Larsen. 1985. Side 62-63.

Kronens Skøder IV s. 158-159.

Øster Horne Herreds Skøde- og Panteprotokol (B82G-SP1) s. 88.

Viborg Landstings skøde- og panteprotokol 22.2.1713 no.6 fol.117 (heraf fremgår hustruens navn).

Vid hvem du er, bd. 1 og 2 (baseret på Viuf-Sørensens arkiv i Ølgod).

Børn:

- i **Peder Poulsen**, f. ca(?) 1690 i Tarm i Egvad sogn, d. 1746/1759 i Tarm i Egvad sogn. Selvejer i Tarm. Se B8-1078 s. 550, s. 819ff. B82G-SP1 s. 88.
- ii **Jes Poulsen**, f. ca(?) 1694 i Tarm i Egvad sogn, d. feb. 1728 i Hyllerslev i Janderup sogn. Gmd. Hyllerslevgaard i Janderup. Han blev gift med Anna Sørensdatter, 1723, f. ca(?) 1695, d. 1766 i Hyllerslev i Janderup sogn.
- iii **Jep Poulsen**, f. ca(?) 1696 i Tarm i Egvad sogn, d. eft. 1761. Fæstegmd. i Tarm. Afhænder 7.11.1761 2/3 af Foersum mølle til Enevold Simonsen Borch i Odense. Se også

B82G-SP1 s. 88. Han blev gift med Johanne Thomasdatter, 1720, f. 1695/1700. Jvf. ske mærket JPS JTD 1729 (G456-123 s. 74).

122. iv **Hans Poulsen**, f. ca(?) 1698 i Tarm i Egvad sogn, d. 1763/1775 i Varisbøl i Lønborg sogn. Han blev gift med Karen Hansdatter, ca. 1725.
118. v **Esche Poulsen**, f. ca(?) 1700, d. 13.06.1742 i Tarm i Egvad sogn. Han blev gift med Zidse Christensdatter, også kendt som Zitzel Christensdatter, 1727.
- vi **Søren Poulsen**, f. ca. 1707 i Tarm i Egvad sogn, d. efter 1767. Selvejer i Tarm. Sælger 24.12.1762 til svigersønnen Knud Christiansen (Lundenæs amt skiftepr. (B8-1081) s. 98). Nævnt som sognefoged 1767 (do. (B8-1080) s. 275). Han blev gift med NN, f. 17..., d. efter 1762.

237. **Anne Jesdatter**, f. ca(?) 1670, d. 16.11.1727 i Tarm i Egvad sogn.

238. **Christen Poulsen**, f. ca(?) 1655, d. eft. 1722 i Gyris i Aadum sogn. Christen Poulsen blev sandsynligvis født i Tarm, hvor moderen sad som enke på en ryttergård i 1688. Selv var han rytterbonde i Gyris i Aadum sogn fra o. 1690 til o. 1720. Gårdens hartkorn var på tdr. 5-5-2-0 og 1688 var det dyrkede areal ca. 32 tdr. land. I 1686 beskrives stedet således: "Kan så 3 tdr. rug, 3 tdr. byg, 4 skp. havre. Avl befundet: 60 trv. rug a 2 skp., 30 trv. byg a 3 skp., 4 trv. havre a 4 skp., 20 læs hø. Har 6 bæster, 4 køer, 4 stude, 1 ungnød, 1 kvie, 4 kalve, 2 svin, 10 får. Bygninger: Stuehus 14 fag, ladehus 15 fag, stald og fæhus 16 fag, 1 stald med vognhus 6 fag, høhus med fæhus i enden 19 fag, tilsammen vedligehold. Manden gammel, kvinden i lang tid lagt ved sengen. Bruget for skylden god."

Kilder:

Syn på Ryttergods 1686. Ved Holger Hertzum-Larsen. 1985. Side 53-54.

Slægten fra Fastergaard. 2. udg. 1951. Side 21-24.

(Brejls kilder: Lundenæs Amt Folkeskat 1696 Oddum Gyris RA film M 37.244 Lundenæs Amt Ekstraskat 1704 Oddum Gyris RA film M 37.233 Jyske Nationale Regiment JB 1692 Oddum Gyris Rtk 2215.126 l. Jyske Regiment JB 1696 Oddum Gyris Rtk 2215.138 Ribe Stiftamt Auktion 1719 Oddum Gyris B9-1193. Landstingets SP 1723 Viumgård Oddum Gyris B24-676 fol.621).

Børn:

- i **Mette Christensdatter**, f. 1692 i Gyris i Aadum sogn, d. 1773 i Gyris i Aadum sogn, begravet 10.10.1773 i Aadum kirkegård. Hun blev gift med Christen Jensen, ca. 1720, f. 1681, d. 1768 i Gyris i Aadum sogn, begravet 17.01.1768 i Aadum.
- ii **Hans Christensen**, f. 1694 i Gyris i Aadum sogn.
- iii **Appelone Christensdatter**, f. 1694 i Gyris i Aadum sogn.
- iv **Kirsten Christensdatter**, f. 1695 i Gyris i Aadum sogn.
- v **Karen Christensdatter**, f. okt. 1696 i Gyris i Aadum sogn, døbt 01.11.1696 i Aadum kirke, d. (?)1697.
- vi **Karen Christensdatter**, f. sep. 1698 i Gyris i Aadum sogn, døbt 11.09.1698 i Aadum kirke.

119. vii **Zidse Christensdatter**, også kendt som Zitzel Christensdatter, f. aug. 1701 i Gyris i Aadum sogn, døbt 28.08.1701 i Aadum kirke, d. før 1787. Hun blev gift med (1) Esche Poulsen, 1727. Hun blev gift med (2) Niels Christensen Venner.
- viii **Esche Christensen**, f. 1704 i Gyris i Aadum sogn, døbt 02.11.1704 i Aadum kirke.
- ix **Maren Christensdatter**, f. jun. 1708 i Gyris i Aadum sogn, døbt 17.06.1708 i Aadum sogn.
- x **Elisabeth Christensdatter**, f. apr. 1711 i Gyris i Aadum sogn, døbt 19.04.1711 i Aadum sogn, d. 1788 i Faster sogn, begravet 20.01.1788 i Faster kirkegård. Hun blev gift med Milter Nielsen, 18.11.1736 i Faster kirke, f. ca. 1712 i Ilskov i Sunds sogn, d. 1794 i Fastergaard i Faster sogn, begravet 21.12.1794 i Faster. Fæster i Fastergaard. Slægten fra Fastergaard, 3. udgave 1988.

244. **Poul Pedersen**, (se samme person overfor nr. 236).

245. **Anne Jesdatter**, (se samme person overfor nr. 237).

248. **Esben * Godskesen**, f. eft. 1610, d. 1709 i Skuldbøl i Hemmet sogn, begravet 27.04.1709 i Hemmet. (trolovet 25.5.1681 og viet 3. aug. i Hemmet: Esben Godskesen og Appelone Sørensdatter).
Søn Godske døbt 1.1.1675 i Hemmet
Datter Gjørre døbt 24.2.1678 i Hemmet
*(sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte søn). Han blev gift med Maren Jepsdatter Krag, 14.11.1669 i Hemmet kirke.

Børn:

124. i **Godske Espensen**, f. ca(?) 1675, d. 1747/1752.

249. **Maren Jepsdatter Krag**, d. 1681 i Skuldbøl i Hemmet sogn, begravet 04.08.1681 i Hemmet.

266. **Lars.**

Børn:

- i **Peder Larsen**, d. før 1707 i Emmerlev sogn. I Emmerlev.
- ii **Christen Larsen**, d. 1707 i Foersum i Egvad sogn. Han blev gift med Kirsten Sørensdatter.
- iii **Mette Larsdatter**, d. 01.08.1701 i Ringkøbing. Hun blev gift med Jep Nielsen.
- 133. iv **Bodil Larsdatter**, f. eft. 1610, d. 1701/1707 i Bousøgaard i Stauning sogn. Hun blev gift med Laurids Nielsen.
- v **Maren Larsdatter**, d. 1701/1707 i Lønborg.
- vi **Else Larsdatter**, d. 03.11.1707 i Ringkøbing. Skifte Ringkøbing By: 272 Else Lauridsdatter, ugift i Ringkøbing. 5.12.1707, fol.282B.
A:
1) bror Peder Lauridsen i Emmerlev, død. 2B:
a Niels Pedersen i Emmerlev
b Jens Pedersen i Emmerlev
2) bror Christen Lauridsen i Foersum i Egvad sogn, (hvis fæstegård ejes af Las Jepsen Tarm, rådmand og købmand i Varde), død, var g.m. Kirsten Sørensdatter. 2B:
a Else 4 den 23.2.1708
b Christen 4 uger den 23.2.1708
FM: Christen Christensen Harbo den yngre
3) søster Bodil Lauridsdatter i Bovsøgaard i Stavning sogn, død. 4B:
a Laurids Lauridsen i Bovsøgaard
b Christen Lauridsen på Lellingegård på Sjælland
c Bodil Lauridsdatter g.m. Milter Villadsen på Bovsøgaard
d Kirsten Lauridsdatter på Bovsøgaard.

280. **Niels * Nielsen**, f. eft. 1600. sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte søn.

Børn:

- 140. i **Jesper Nielsen Boling**, f. 16.., d. eft. 1699. Han blev gift med (Maren?).

284. **Jens Jensen * Nygaard**. *Sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte børn.

Børn:

- 142. i **Niels Jensen Nygaard**, f. eft. 1625, d. eft. 1709 i Sdr. Lem sogn. Han blev gift med Bodil * Nielsdatter.
- ii **Morten Jensen Nygaard**, f. eft. 1620, d. eft. 1703. Fæstegmd. i Nygaard i Sdr. Lem (1688)-(1700); 1703 i Degnbol.

iii **Kirsten Jensdatter**, f. før 1680. Hun blev gift med Jens Pedersen, 06.02.1698 i Sdr. Lem.

392. **Knud Jørgensen**, d. ca. 1687 i Krog v. kirken i Ølgod sogn. (Lundenæs amt Skattemandtal 1671-1687). Han blev gift med Maren Nisdatter.

Børn:

196. i **Nis Knudsen**, f. ca(?) 1650, d. 1730, begravet 31.12.1730. Han blev gift med Margrethe Pedersdatter.

393. **Maren Nisdatter**, f. ca. 1624, d. 1713 i Ølgod, begravet 03.12.1713 i Ølgod.

432. **Peder NN**. Kilder:

Skodborg Herreds gejstlige skifteuddrag 1736-1804, fol. 371. Han blev gift med NN.

Børn:

216. i **Mikkel Pedersen**, d. før(?) 1725. Han blev gift med NN.

ii **Christen Pedersen Broe**, d. 1743 i Stauning. Halby i Stauning. Efterlader kun 1 barn. (Maren Broe dør i Stauning 1745 - kunne være hans kone).

iii **Bodil Pedersdatter**, f. før 1695, d. før 1770. Hun blev gift med Anders Nielsen Kosgaard, d. 08.01.1748 i Stauning. Halby i Stauning.

iv **Peder Pedersen Munk**, f. ca. 1711, d. 1770, begravet 09.07.1770 i Flynder/Bøvling. Sognedegn i Bøvling og Flynder. Ingen børn. Han blev gift med Dorthe Witke, f. ca. 1704, d. 1770, begravet 27.05.1770 i Bøvling.

v **NN**. NN er halvsøster til de øvrige børn, men det er uvist, om det er faderen eller moderen de har tilfælles. Hun blev gift med Jørgen.

433. **NN**.

456. **Eske Hansen Tarm**, f. ca. 1600. Bosat i Tarm. Nævnt 1636 involveret i strid mellem Gunde Lange til Nørholm og enken Inger Sørensdatter i Gyris.

Børn:

228. i **Hans * Eskesen**, f. ca(?) 1630. Han blev gift med Karen * Frandsdatter(?), 1662.

ii **Appolone Eskesdatter**, f. 1625/1635, d. eft. 1694 i Tarm i Egvad sogn. Hun blev gift med (1) Poul Christensen, f. eft(?) 1600, d. før 1660. Hun blev gift med (2) Peder Pedersen Møller, f. eft. 1600, d. ca. 1684 i Tarm i Egvad sogn. Appolone Eskesdatter var formodentlig datter af Eske Hansen Tarm, der var bosat i Tarm, og som i 1636 var involveret i en strid mellem Gunde Lange til Nørholm og enken Inger Sørensdatter i Gyris.

Hun var først gift med Poul (Christensen?), der døde før 1660. Herefter blev hun gift med Peder Pedersen Møller, der var rytterbonde i Tarm på en gård med hartkorn 3-4-0-0, fra 1688 4-0-1-2. I 1684 og 1686 sad hun som enke på gården, der blev beskrevet således:

Kan så 1½ td. rug, 10 skp. byg, 2 skp. havre. Avl befundet: 20 traver rug a 3 skp., 24 traver byg a 4 skp., 4 traver havre a 6 skp., 30 læs hø. Har 2 bæster, 2 køer, 2 stude, 2 ungnød, 1 kalv, 6 får, 1 svin.

Bygninger: stuehus 11 fag, lade 9 fag, fæhus og stald 11 fag, hølade 8 fag, fæ- og vognhus 8 fag. Mangler 2 bjælker, 3 spær, 30 alen leder.

Bruget temmelig. Formedelst enkens slette tilstand var bevilget 2½ skp. afslag, som dog ej nydes.

Endnu i 1694 nævnes hun: "Salig Peder Møllers Enke i Tarm har i langsommelig Tid efter hendes Mands død besiddet en Gaard ibidem, skylder til Rytterhold af hartkorn 5 Tønder, 3 Skæpper, som hun ej længer for Svaghed og Alderdoms Skyld kan fortsætte, hvorfor hun har opladt den til sin svoger (dvs. svigersøn) Lars Thygesen, som har hendes Datter til ægte. Hvilket bevilges. Ryttersessionen i Ribe den 9. Janiuar 1694".

Kilder:

Syn på Ryttergods 1686. Ved Holger Hertzum-Larsen. 1985. Side 63.

Hanning-bogen. 1989. Side 39 og 146.

Lundenæs-Bøvling Amts Skifteprotokol (B8-1078) s. 563b.

Rtk 2215-138. Krigs- og portions jordebog for oberst Ditlef Brochtorfs ryttergods 1. jyske regiment 1696

B9-1193 Ribe stiftamt. Auktion over krongods i Ribe stift 1711-1722. Auktionsforretning Ryttergods. 1. jyske regiment distrikt 17-18. april 1719, Egvad sogn.

Vid hvem du er. Bd. 2. Af Niels Christian Poulsen. 2000. 316 s. (Bygger på Hans Viuf-Sørensens arkiv i Ølgod).

472. **Peder Pedersen Møller**, f. eft. 1600, d. ca. 1684 i Tarm i Egvad sogn. Han blev gift med Appolone Eskesdatter, Appolone Eskesdatter var formodentlig datter af Eske Hansen Tarm, der var bosat i Tarm, og som i 1636 var involveret i en strid mellem Gunde Lange til Nørholm og enken Inger Sørens datter i Gyris.

Hun var først gift med Poul (Christensen?), der døde før 1660. Herefter blev hun gift med Peder Pedersen Møller, der var rytterbonde i Tarm på en gård med hartkorn 3-4-0-0, fra 1688 4-0-1-2. I 1684 og 1686 sad hun som enke på gården, der blev beskrevet således:

Kan så 1½ td. rug, 10 skp. byg, 2 skp. havre. Avl befundet: 20 traver rug a 3 skp., 24 traver byg a 4 skp., 4 traver havre a 6 skp., 30 læs hø. Har 2 bæster, 2 køer, 2 stude, 2 ungnød, 1 kalv, 6 får, 1 svin.

Bygninger: stuehus 11 fag, lade 9 fag, fæhus og stald 11 fag, hølade 8 fag, fæ- og vognhus 8 fag. Mangler 2 bjælker, 3 spær, 30 alen leder.

Bruget temmelig. Formedelst enkens slette tilstand var bevilget 2½ skp. afslag, som dog ej nydes.

Endnu i 1694 nævnes hun: "Salig Peder Møllers Enke i Tarm har i langsommelig Tid efter hendes Mands død besiddet en Gaard ibidem, skylder til Rytterhold af hartkorn 5 Tønder, 3 Skæpper, som hun ej længer for Svaghed og Alderdoms Skyld kan fortsætte, hvorfor hun har opladt den til sin svoger (dvs. svigersøn) Lars Thygesen, som har hendes Datter til ægte. Hvilket bevilges. Ryttersessionen i Ribe den 9. Janiuar 1694".

Kilder:

Syn på Ryttergods 1686. Ved Holger Hertzum-Larsen. 1985. Side 63.

Hanning-bogen. 1989. Side 39 og 146.

Lundenæs-Bøvling Amts Skifteprotokol (B8-1078) s. 563b.

Rtk 2215-138. Krigs- og portions jordebog for oberst Ditlef Brochtorfs ryttergods 1. jyske regiment 1696

B9-1193 Ribe stiftamt. Auktion over krongods i Ribe stift 1711-1722. Auktionsforretning Ryttergods. 1. jyske regiment distrikt 17-18. april 1719, Egvad sogn.

Vid hvem du er. Bd. 2. Af Niels Christian Poulsen. 2000. 316 s. (Bygger på Hans Viuf-Sørensens arkiv i Ølgod).

Børn:

- i **Zidse Pedersdatter**, f. ca(?) 1660 i Tarm i Egvad sogn. Hun blev gift med Laurids Thygesen, 1679, f. før 1660 i Sdr. Vium sogn. 1688 i Sdr. Vium. Gmd. i Tarm efter svigermoderen (matr. 16) fra o. 1694.
 - 244. ii **Poul Pedersen**, f. ca(?) 1665 i Tarm ?, d. 20.02.1731 i Tarm i Egvad sogn. Han blev gift med Anne Jesdatter.
 - iii **Søren Pedersen**, f. ca(?) 1670, d. 1732. (1713 bosat i Tarm Bisgaard. Skøde fra herredsfoged Jacob Knudsen til S.P. og Peder Pedersen i Tarm Bisgaard på et øde sted i Strømmesbøl)?
Boede måske i en helt anden gård i Tarm.
 - iv **Peder Pedersen Møller**, f. ca. 1669, d. 1751 i Hanning sogn, begravet 15.03.1751 i Hanning. Fæster Hanning Hedegaard, ejet af svigersønnen til hvem han havde afstået sine værdier. Skifte Lundenæs:
214 Peder Pedersen Møller på Slumstrup [i Sædding sogn]. 20.3.1751, fol.129.
B: [Abelone Pedersdatter Møller] g.m. Thomas Thomsen Lund til Slumstrup, [skifte 17.2.1750 lbnr.204]. 5B:
1) Thomas Thomsen Lund til Slumstrup
2) [Ellen Marie Lund], død, var g.m. Jens Christensen Berregaard til Ørndrup i [Vester Hornum sogn] i Himmersyssel. 1B: Christen
3) Dorthe Marie Lund g.m. [Jacob Johan] Colding til Testrupgård [i Testrup sogn]
4) Peder Lund, kapellan i Års og Havbro
5) Maren Thomasdatter Lund g.m. Arent Torning, præst i Sønderup og Suldrup. Han blev gift med Maren Thygesdatter Wium, f. 1655/1680, d. eft. 1723 i Hanning sogn, begravet i Hanning.
 - v **NN Pedersdatter**. Hun blev gift med Thomas Hansen, f. ca. 1651. Tager 1715 dom på sin selvejergård i Tarm. Nr. Horne Herred s. 398. 1688 hartkorn 4-4-2-0.
 - vi **Jens Pedersen**. Evt. i Strømmesbøl i Aadum.
 - vii **Karen Pedersdatter**.
473. **Appolone Eskesdatter**, f. 1625/1635, d. eft. 1694 i Tarm i Egvad sogn. Hun blev gift med (1) Poul Christensen. Hun blev gift med (2) Peder Pedersen Møller.

Børn af Poul Christensen:

- 238. i **Christen Poulsen**, f. ca(?) 1655, d. eft. 1722 i Gyris i Aadum sogn.
- ii **Eske * Poulsen**, f. før 1660. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte forældre. Ifølge Knud Haaning Andersen far til Hans Eskesen Tarm. Bosat i Tarm. Se også Min slægt fra Hvide. Af Carl Kofoed Christensen. 1998. 207 s. Ane 124-125. Han blev gift med Kirsten Christensdatter.

Barn af Peder Pedersen Møller: se ovenfor

476. **Poul Christensen**, f. eft(?) 1600, d. før 1660. Han blev gift med Appolone Eskesdatter.

Børn:

238. i **Christen Poulsen**, f. ca(?) 1655, d. eft. 1722 i Gyrís i Aadum sogn.
- ii **Eske * Poulsen**, f. før 1660. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte forældre. Ifølge Knud Haaning Andersen far til Hans Eskesen Tarm. Bosat i Tarm. Se også Min slægt fra Hvide. Af Carl Kofoed Christensen. 1998. 207 s. Ane 124-125. Han blev gift med Kirsten Christensdatter.
477. **Appolone Eskesdatter**, (se samme person overfor nr. 473) f. 1625/1635, d. eft. 1694 i Tarm i Egvad sogn. Hun blev gift med (1) Poul Christensen. Hun blev gift med (2) Peder Pedersen Møller.

Tip-6-oldeforældre

560. **Niels * Christensen**, f. eft. 1550. sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte søn.

Børn:

280. i **Niels * Nielsen**, f. eft. 1600.

912. **Hans * Christensen**, f. eft. 1550, d. eft. 1607. Nævnt 4.11.1607 i et fæstebrev udstedt til Christen Pedersen i Gyris på et kapitels boel i Tarm. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte søn.

Børn:

456. i **Eske Hansen Tarm**, f. ca. 1600.

946. **Eske Hansen Tarm**, (se samme person overfor # 456) f. ca. 1600.

Børn:

228. i **Hans * Eskesen**, f. ca(?) 1630. Han blev gift med Karen * Frandsdatter(?), 1662.

477. ii **Appolone Eskesdatter**, f. 1625/1635, d. eft. 1694 i Tarm i Egvad sogn. Hun blev gift med (1) Poul Christensen. Hun blev gift med (2) Peder Pedersen Møller.

Efterslægt i kort form:

Børn af Niels Madsen og Ane Marie Madsen:

- I. Jens Nielsen Ladekjær, f. 20.12.1867 i Tarm i Egvad sogn, d. 04.10.1928 i Tarm, begravet 08.10.1928 på Lønborg kirkegård. Han blev gift med Kirsten Marie Sørensen, 15.11.1892 i Lønborg kirke, f. 20.09.1867 i Kyvling i Lønborg sogn (datter af Jens Sørensen og Karen Jensen), d. 22.06.1939 i Dejbjerg sogn, begravet 26.06.1939 i Lønborg.
- A. Jens Nielsen Ladekjær, f. 31.08.1893 i Kyvling i Lønborg sogn, d. 30.06.1952 i Esbjerg, begravet 04.07.1952 i Fourfeldt Gravlund. Han blev gift med Karen Hansen, 22.03.1925 i Hanning kirke, f. 21.09.1894 i Lærkeborg i Hanning sogn (datter af Hans Peter Hansen og Ane Jensen), d. 18.11.1971 i Esbjerg, begravet 21.11.1971 i Fourfeldt Gravlund.
1. Hans Ladekjær, f. 01.04.1927 i Vamdrup, d. jul. 2014 i Esbjerg. Han blev gift med Benny Abrahamsen.
 - a. Helle Ladekjær. Hun levede sammen med Svend Pedersen.
 - b. Charlotte Ladekjær.
- B. Niels Andreas Marius Nielsen Ladekjær, f. 06.02.1895 i Kyvling i Lønborg sogn, d. 06.03.1962 i Tistrup, begravet på Vinding kirkegård. Han blev gift med Nielsigne Marie Bech Nielsen, 21.10.1922 i Kvong, f. 02.07.1889 i Hallum i Kvong sogn (datter af Niels Bech Nielsen og Else Marie Christensen), d. 11.04.1983 i Sørvad i Vinding sogn.
1. Niels Bech Ladekjær, f. 15.03.1924 i Tistrup sogn, d. 20.05.1983, begravet i Vejen. Han blev gift med Inger Jensen.
 - a. Kirsten Ladekjær.
 - b. Preben Ladekjær. Han blev gift med Bodil Knudsen.
 - c. Mogens Ladekjær,. Han blev gift med Susanne Knakkegaard Rasmussen.
 2. Tove Bech Ladekjær. Hun blev gift med Johannes Poulsen, 29.08.1948 i Tistrup.
 - a. Jonn Ladekjær Poulsen. Han blev gift med Marianne Jørgensen.
 - b. Niels Marius Ladekjær Poulsen. Han blev gift med Birgit Nørby.
 - c. Bjarne Ladekjær Poulsen. Han blev gift med Anne Andersen.
 - d. Mette Kathrine Poulsen. Hun blev gift med Vagn Åge Bentsen.
 3. Børge Bech Ladekjær. Han blev gift med Anna Kathrine Sønderby.
 - a. Grethe Bech Ladekjær. Hun blev gift med Arne Nielsen.
 - b. Birgit Bech Ladekjær. Hun blev gift med Arne Espe Iversen.
 - c. Jørn Bech Ladekjær. Han blev gift med Inger Hansen.
 - d. Niels Ladekjær. Han blev gift med Else Marie Thusholt.
 - e. Lisbeth Ladekjær.
- C. Karl Nielsen Ladekjær, f. 27.01.1897 i Kyvling i Lønborg sogn, d. 30.10.1934 på Tarm sygehus, begravet 08.10.1934 i Lønborg. Han blev gift med Maren Laurine Nielsen, 29.10.1926 i Egvad, f. 17.08.1901 i Ll. Hedstoft i Møborg sogn (datter af Jens Nielsen og Jensine Marie Andrea Dalgaard), d. 1978.
1. Laurids Nielsen Ladekjær, f. 19.07.1927 i Kyvling i Lønborg sogn, d. 1986 i København. Han blev gift med Mette Kirstine Lydersen.
 - a. Karen Lydersen Ladekjær. Hun blev gift med Henry Jensen Ladekjær, f. 11.03.1945, d. 02.09.2011, begravet 10.09.2011 i Stauning.
 - b. Bessie Ladekjær.
 2. Jens Nielsen Ladekjær. Han blev gift med Maja Lauridsen.
 - a. Ib Ladekjær. Han blev gift med Lene Thomsen.
 3. Maria Dalgaard Ladekjær. Hun blev gift med Freddy Helmer Schack Jørgensen.
 - a. Vivi Schack Jørgensen.
 - b. Birgitte Schack Jørgensen. Hun blev gift med Jan Busch Jeppesen.
 4. Harry Nielsen Ladekjær, f. 04.07.1933 i Kyvling i Lønborg sogn, d. ...10.1993 i Tarm. Han blev gift med Bodil Marie Andersen.
 - a. Carl Nielsen Ladekjær. Han blev gift med Grete Kristensen.

- b. Finn Nielsen Ladekjær.
 - c. Leif Nielsen Ladekjær, f. 1961, d. 18.02.1989 i på havet, begravet 21.04.1989 i Esbjerg, Gormsgade kirkegård. Han blev gift med Kirsten Lykke Hindborg.
 - d. Lene Nielsen Ladekjær.
- D. Aksel Nielsen Ladekjær, f. 17.05.1898 i Kyvling i Lønborg sogn, d. 22.04.1968, begravet i Dejbjerg. Han blev gift med Johanne Olivia Kirk, 29.03.1925 i Dejbjerg kirke, f. 17.06.1901 i Strandhuse i Eltang sogn (datter af Christian Kirk og Johanne Graversen), d. 16.04.1985 i Skjern, begravet i Dejbjerg.
1. Kirsten Marie Ladekjær. Hun blev gift med Børge Frydendahl Mikkelsen.
 - a. Ruth Frydendahl Mikkelsen. Hun blev gift med Flemming Bjørner Jensen.
 - b. Aksel Ladekjær Mikkelsen. Han blev gift med Helen Pagaard.
 - (A) Malene Mikkelsen.
 - (B) Søren Mikkelsen.
 - (C) Bo Mikkelsen.
 - c. Ellen Frydendahl Mikkelsen. Hun blev gift med Christen Karstensen.
 - d. Jørgen Ladekjær Mikkelsen. Han blev gift med Lene Nørgaard.
 2. Christa Johanne Ladekjær, f. 01.09.1928 i Vesterager i Dejbjerg sogn, d. 1959. Hun blev gift med Elius Andersen, 26.07.1953 i Dejbjerg kirke, f. 03.08.1927 i Understed, d. 08.04.1992 i Fredericia.
 - a. Kirsten Ladekjær Andersen. Hun levede sammen med Torben Rugberg Rasmussen.
 - (A) Henrik.
 3. Jens Ladekjær, f. 16.04.1931 i Vesterager i Dejbjerg sogn, d. 18.08.1998 i Skovlund i Ansager sogn. Han blev gift med Anne Marie Saaby, 16.07.1953 i Gludsted kirke, f. 13.02.1931 i Tanderupkær i Studsgaard sogn (datter af Viggo Saaby og Agnete Mathilde Mikkelsen), d. 28.10.2014 i Skovlund, begravet 13.11.2014 i Skovlund.
 - a. Birgitte Saaby Ladekjær. Hun blev gift med Vagn Vestergaard Gravesen
 - (A) Line Ladekjær Gravesen.
 - (B) Marie Ladekjær Gravesen.
 - (C) Jonas Ladekjær Gravesen.
 - (D) Esben Ladekjær Gravesen.
 - b. Inger Saaby Ladekjær. Hun blev gift med Brian Georgsen
 - (A) Laura Saaby Georgsen.
 - (B) Lasse Saaby Georgsen.
 - (C) Anne Saaby Georgsen.
 - c. dødfødt dreng, f. 12.08.1956 i Vildbjerg, Lysgaardvej, d. 12.08.1956 i Vildbjerg, Lysgaardvej, begravet 13.08.1956 i Vildbjerg.
 - d. Astrid Saaby Ladekjær. Hun blev gift med Lars Ugilt Jensen.
 - (A) Troels Ugilt Jensen.
 - (B) Christoffer Ugilt Jensen.
 - (C) Tobias Ugilt Jensen.
 - e. Krista Saaby Ladekjær. Hun blev gift med Erik Redsted Jensen, i Sorø Rådhus.
 - (A) Kirsten Jensen.
 - (B) Mette Jensen.
 - f. Niels Viggo Saaby Ladekjær. Han blev gift med Anne Kathrine Mørk Madsen.
 - (A) Johanne Ladekjær.
 - (B) Asger Ladekjær.
 - (C) Ebbe Ladekjær.
 4. Henry Ladekjær, f. 16.09.1936 i Dejbjerg sogn, d. 15.04.1990 i Bredballe. Han blev gift med Kate Karen Jørgensen.
 - a. Kim Ladekjær. Han blev gift med Lene Søholt Jakobsen.
 - b. Hanne Kirk Ladekjær.
 - c. Lene Kirk Ladekjær. Hun blev gift med Jakob Kirkegaard Kortbæk.
 - (A) Magnus Kirk Kortbæk.

(B) Lukas Kirk Kortbæk.

d. Tine Kirk Ladekjær.

- E. Niels Adolf Nielsen Ladekjær, f. 19.05.1900 i Kyvling i Lønborg sogn, d. 03.12.1962, begravet 06.12.1962 i Jerne. Han blev gift med Astrid, d. 13.06.1983, begravet 16.06.1983 i Esbjerg, Gormsgade kirkegård.
- F. Laura Nielsen Ladekjær, f. 21.01.1902 i Kyvling i Lønborg sogn, d. 18.05.1927 i Tarm, begravet 22.05.1927 i Lønborg.
- G. Anna Marie Nielsen Ladekjær, f. 04.03.1903 i Kyvling i Lønborg sogn, d. 05.10.1959 på Kolding Sygehus, begravet 09.10.1959 i Vonsild. Hun blev gift med Hans Johansen Høj, f. 03.02.1905, d. 10.06.1982, begravet i Vonsild.
- H. Johannes Gustav Nielsen Ladekjær, f. 05.07.1904 i Kyvling i Lønborg sogn, d. 19.05.1977, begravet i Dejbjerg. Han blev gift med Karen Kirstine Jensen, 06.11.1932 i Skjern, f. 26.12.1903 i Skjern (datter af Otto Diderik Jensen og Ellen Christensen), d. 26.02.1992 i Skjern, begravet i Dejbjerg.
1. Else Marie Ladekjær, f. 28.09.1934 på Ringkøbing Sygehus, d. 1970. Hun blev gift med Asger Emil Lassen.
 - a. Bente Ladekjær Lassen. Hun blev gift med Svend Erik Lauridsen.
(A) Iben Lauridsen.
- I. Karen Nielsen Ladekjær, f. 26.07.1908 i Kyvling i Lønborg sogn, d. 1975. Hun blev gift med (1) Lars Tage Viktor Larsen, 03.12.1939 i Esbjerg, Vor Frelzers kirke, f. 07.05.1912 i Fuglebjerg sogn, d. 09.05.1945 i Fuglebjerg by og sogn, begravet 13.05.1945 i Fuglebjerg. Hun blev gift med (2) Knud Magnus Jensen, 25.09.1949 i Horne kirke, f. 08.02.1904 i Fredericia, Skt. Michaelis sogn, d. 1988.
1. Erik Ladekjær Larsen. Han blev gift med Anne Lise Madsen.
 - a. Jens Ladekjær Larsen.
 - b. Anne Ladekjær Larsen.
 - c. Eva Ladekjær Larsen.
- J. Harald Nielsen Ladekjær, f. 07.10.1909 i Kyvling i Lønborg sogn, d. 1977 i Kolding. Han blev gift med Oda Windahl, 19.04.1936 i Nr. Bjært kirke, f. 29.04.1909 i København, Sion sdr. sogn, d. 1979 i Kolding.
1. Jørn Ladekjær, f. 1938, d. 1960'erne i Kolding Fjord.
 2. Hans Windahl Ladekjær, f. 10.01.1946 i Kolding, Sct. Nicolai sogn, d. 11.04.1946 på Kolding Sygehus, begravet 13.04.1946 på Kolding søndre kirkegård.
 3. Poul Windahl Ladekjær. Han blev gift med Birgit Andersen.
 - a. Jørn Ladekjær.
 - b. Anders Ladekjær.
- II. Mette Kirstine Nielsen, f. 01.10.1869 i Tarm i Egvad sogn, d. 10.05.1879 på Tarm Vestermark i Egvad sogn, begravet 16.05.1879 på Egvad kirkegård.
- III. Mads Nielsen, f. 07.11.1872 i Tarm i Egvad sogn, d. 14.09.1910 i Debelmose i Sdr. Borris sogn, begravet 19.09.1910 på Faster kirkegård. Han blev gift med Ane Jensen Holm, 14.04.1899 i Bering valgmenighed, f. 23.02.1871 på Ingerslev Mark i Tiset sogn (datter af Jens Nielsen Hansen og Johanne Poulsen Holm), d. 24.01.1965 på Alrø.
- A. Jens Nielsen, f. 01.07.1900 i Debelmose i Sdr. Borris sogn, d. 28.04.1993.
- B. Niels Kristian Nielsen, f. 30.10.1901 i Debelmose i Sdr. Borris sogn, d. 28.01.1976. Han blev gift med Kirstine Jensen, 25.05.1928, f. 16.07.1900, d. 21.08.1985 i Rødding.
1. Jens Nielsen. Han blev gift med Jenny Ebsen.
 - a. Niels Jørgen Nielsen. Han blev gift med Nina Olsen.
(A) Mathias.
 - b. Laurids Nielsen. Han blev gift med Marianne Sommer.
(A) Esben.
(B) Louise.
(C) Regitse.
(D) Asker.

- (E) Laust.
 - c. Lisbeth Nielsen. Hun levede sammen med Flemming Düring Madsen.
 - (A) Emil.
 - (B) Jonas.
 - d. Annette Nielsen. Hun blev gift med Claus Bertram Sommer Thomsen.
 - (A) Maria Thomsen.
 - (B) Christian Thomsen.
 - (C) Anne Thomsen.
 - (D) Signe Thomsen.
 - (E) Laura Thomsen.
2. Anne Marie Nielsen. Hun blev gift med Arne Mathiesen Madsen.
- a. Bodil Kirstine Madsen. Hun blev gift med Kjell Andreassen.
 - (A) Tommy Andreassen.
 - (B) Morten Andreassen.
 - (C) Jonas Andreassen.
 - b. Conni Madsen. Hun blev gift med John Kjær.
 - (A) Maria Kjær.
 - (B) Mette Kjær.
 - c. Flemming Madsen. Han blev gift med Mette Winther.
 - (A) Valdemar.
 - (B) Frederik.
 - d. Karsten Madsen. Han levede sammen med Vivian Schmidt.
 - (A) Mathias.
 - (B) Mikkel.
3. Tage Nielsen. Han blev gift med Else Lamberth.
- a. Jørgen Nielsen.
 - b. Jette Nielsen. Hun blev gift med Stephan.
 - (A) Sara
 - (B) Simon.
4. Gunnar Nielsen. Han blev gift med Bodil Ingerlise Christensen.
- a. Per Nielsen. Han blev gift med Marianne Bajlum.
 - (A) Sara.
 - (B) Rikke.
 - b. Ole Nielsen. Han blev gift med Annette Vesterdal.
 - (A) Mads.
 - (B) Mathilde.
 - c. Lone Nielsen. Hun blev gift med Allan Strand.
 - (A) Nana.
 - (B) Didde.
 - d. Lars Østergaard Nielsen. Han blev gift med Pia Schjødte.
 - (A) Maria.
 - (B) Frederik.
- C. Johannes Nielsen, f. 22.06.1903 i Debelmose i Sdr. Borris sogn, d. 01.02.1970 i Gosmer. Han blev gift med Jane Bendsen, f. 10.07.1909 i Hov, d. 09.01.1982 i Mou.
- D. Holger Nielsen, f. 22.08.1905 i Debelmose i Sdr. Borris sogn, d. 05.12.1984 i Hov plejehjem.
- E. Laurids Christian Nielsen, f. 15.05.1908 i Debelmose i Sdr. Borris sogn, d. 1982 i København. Han blev gift med Marie Kirstine Tang Pedersen, 24.03.1932 i Faster, f. 18.05.1906 i Rindum sogn (datter af Laurids Tang-Pedersen og Elise Karen Stine Jensen).
1. Flemming Tang Nielsen. Han blev gift med Lis Jacobsen.
- a. Michael Tang Münsberg. Han blev gift med Annette Münsberg.
 - (A) Sara.
 - (B) Sebastian.
 - b. Søren Tang Nielsen. Han blev gift med Trine Møller.

- (A) Carine.
 - (B) Mathias.
 - (C) Lærke.
- F. Marie Nielsen, f. 22.05.1910 i Debelmose i Sdr. Borris sogn, d. 02.03.2012, begravet 10.03.2012. Hun blev gift med Arne Niels Funk Thomsen, 06.05.1934 i Bering valgmenighedskirke, f. 08.03.1909, d. 24.12.1995.
1. Anna Margit Thomsen. Hun blev gift med Jørgen Egon Christensen.
 - a. Kim Allan Christensen, f. 18.05.1963 i Fangel, d. 18.10.2007 i Heden. Han levede sammen med Judith Jakobsen.
 - (A) Cecilie.
 - (B) Mads.
 - b. Eva Lea Christensen. Hun blev gift med John Hedegaard Olsen.
 - (A) Christopher Ask.
 - (B) Caroline Emma.
- G. Johanne Nielsen, f. 22.05.1910 i Debelmose i Sdr. Borris sogn, d. 13.12.2006.
1. Viggo Kjelsbak, f. 19.07.1930, d. 06.08.2005. Han blev gift med (1) Iris Rune. Han blev gift med (2) Else Jacobsen, 25.02.1962, f. 02.08.1935, d. 26.09.1991.
 - a. Jens Henrik Rune Kjelsbak. Han blev gift med Dorte Jansen.
 - (A) Andreas Uldahl Kjelsbak.
 - (B) Martin Uldal Kjelsbak.
 - (C) Sissel Uldal Kjelsbak.
 - b. Merete Kjelsbak. Hun blev gift med Hans Lund.
 - (A) Lasse Kjelsbak Lund.
 - (B) Anne Kjelsbak Lund.
 - (C) Mikkel Kjelsbak Lund.
 - (D) Jonatan Kjelsbak Lund, f. 22.10.1997, d. 27.06.2009.
- IV. Mads Christian Nielsen, f. 09.09.1875 i Tarm i Egvad sogn, d. 20.12.1875 i Tarm i Egvad sogn, begravet 26.12.1875 på Egvad kirkegård.
- V. Mads Christian Nielsen, f. 13.11.1876 i Tarm i Egvad sogn, d. 11.07.1941 på Herning sygehus, begravet 15.07.1941 på Vestre kirkegård i Herning. Han blev gift med (1) Ane Frederiksen Hesteng, 08.04.1902 i Stadil kirke, f. 15.02.1878 i Vesterager i Stadil sogn (datter af Frederik Danielsen og Mette Marie Madsen), d. 24.08.1931 i Amtssygehuset i Tarm, begravet 28.08.1931 på Tarm kirkegård. Han blev gift med (2) Ane Marie Jensen Sepstrup, 05.12.1935 i Herning kirke, f. 09.03.1893 i Gjellerup i Gjellerup sogn (datter af Jens Lund Pedersen Sepstrup og Kirsten Marie Thomsen), d. 17.05.1968 i Herning, Skt. Johannes sogn, begravet 21.05.1968 på Herning kirkegård.
- A. Mette Marie Nielsen, f. 28.07.1903 i Overdam i Staby sogn, d. 17.10.1981 i Ravnsborggade i Herning, begravet 22.10.1981 på Vestre kirkegård i Herning. Hun blev gift med Lars Kristian Nielsen, 09.12.1939 i Herning kirke, f. 10.02.1900 i Sinding sogn, Hammerum hrd. (søn af Jakob Dusin Nielsen og Karen Madsen), d. 13.06.1992 på Lind plejehjem i Herning, begravet 18.06.1992 på Vestre kirkegård i Herning.
1. Knud Børge Nielsen. Han blev gift med Ragnhild Jensen.
 - a. Susanne Nielsen. Hun blev gift med Jim Lau Kristensen.
 - (A) Anne Sophie Kristensen.
 - (B) Kathrine Kristensen.
 - (C) Jonas Kristensen.
 - b. Lisbeth Nielsen. Hun blev gift med Peter Julius Jørgensen.
 - (A) Simon Julius Jørgensen.
 - (B) Magnus Julius Jørgensen.
 - c. Hanne Dorthe Nielsen. Hun blev gift med Rune Sønder.
 - (A) Andreas Sønder.
 - (B) Camilla Sønder.
 2. dødfødt dreng, f. 19.07.1941 på Amtssygehuset i Herning, d. 19.07.1941 på Amtssygehuset i Herning, begravet 21.07.1941 på Gjellerup kirkegård.

3. Svend Aage Nielsen. Han blev gift med Irene August Henriksen
 - a. Tine August Nielsen. Hun blev gift med Gert Svanborg Sloth.
 - b. Claus August Nielsen. Han levede sammen med Gritt Maaløe
(A) Jonathan August Maaløe.
 - c. Morten August. Han blev gift med Anja Fals.
(A) Thomas Fals August.
(B) Tasja Fals August.
4. Niels Henning Nielsen. Han blev gift med Anne Grethe Juhl.
 - a. Kimmie Juhl Nielsen
(A) Lucas Juhl Nielsen.
(B) Olivia Juhl Nielsen.
(C) Malthe Juhl Nielsen.
(D) Alberte Juhl Nielsen.
(E) Ellinor Juhl Nielsen.
(F) Elliot Juhl Nielsen.
 - b. Rico Juhl Nielsen. Han blev gift med Nicklas.
(A) Theo Juhl Brixtofte.
- B. Harald Nielsen, f. 14.03.1908 i Alta, Iowa, USA, d. 11.01.2005 i Odense, begravet 15.01.2005 fra Odense, Tornbjerg kirke. Han blev gift med (1) Gudrun Møller, 15.06.1935 i Drigstrup kirke, f. 07.04.1915 i Overkærby i Drigstrup sogn (datter af Carl Pedersen Møller og Ane Christine Andersen). Han blev gift med (2) Anna Paulsen, 1960, f. 11.12.1910, d. 11.10.1989 i Odense.
 1. Inga Solveig Nielsen, f. 28.01.1939 i Marslev Mark i Marslev sogn, d. 24.01.1995, begravet 28.01.1995. Hun blev gift med Egon Pagh, 18.06.1960, f. 23.03.1932, d. 16.08.2011 i Vejen.
 - a. Jette Pagh. Hun blev gift med Leo Fabrin Hansen.
(A) Didde Hansen.
(B) Leon Hansen.
(C) Mads Hansen.
- C. Anna Marie Nielsen, f. 23.02.1915 i Højhus i Tim sogn, d. 04.08.1984 i Viborg sygehus, begravet 09.08.1984 i Almind kirkegård. Hun blev gift med Christian Aage Hesselvig, 04.11.1939 i Herning kirke, f. 15.08.1914 i Ilskov i Sunds sogn (søn af Jens Thomsen Hesselvig og Karoline Kirstine Kristensen), d. 13.07.1990 i Viborg, begravet 19.07.1990 på Almind kirkegård.
 1. Ellen Hesselvig,. Hun blev gift med Jens Ole Vestergaard.
 - a. Søren Hesselvig Vestergaard. Han levede sammen med Jette Jørgensen.
(A) Rasmus Hesselvig.
 - b. Peter Hesselvig Vestergaard. Han blev gift med Birthe Jørgensen.
(A) Anne Louise Vestergaard.
(B) Jakob Vestergaard.
 - c. Hanne Hesselvig Vestergaard. Hun blev gift med Wytze van der Molen.
(A) Anna Sofie Hesselvig van der Molen.
 2. Jørn-Ole Hesselvig. Han blev gift med (1) Bodil Brun. Han blev gift med (2) Janet Tate.
 - a. Mette Brun Hesselvig.
 - b. Anne Brun Hesselvig.
(A) datter.
 3. Karen-Inge Hesselvig. Hun blev gift med (1) Martin Dideriksen. Hun blev gift med (2) Bjarne Jacobsen.
 - a. Johanne Amalie Hesselvig.
 - b. Juliane Dorthea Hesselvig.
 - c. Magnus Hesselvig.