

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek



Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:
<http://bibliotek.dis-danmark.dk>

Foreningen Danske Slægtsforskere:
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Drejer det sig om værker, som er omfattet af ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig brug.

Anetavle for slægten Hesteng fra Stadil



Hesteng i Stadil 1912

Udarbejdet og samlet af
Svend Aage Nielsen

Løgstør 2019

Indhold

Kortfattet anetavle med oplysning om bosteder	side 03
Mere omfattende anetavle	side 05
Forældre	side 05
Bedsteforældre	side 08
Oldeforældre	side 12
Tipoldeforældre	side 20
Tip-2-oldeforældre	side 34
Tip-3-oldeforældre	side 49
Tip-4-oldeforældre	side 65
Tip-5-oldeforældre	side 79
Ti-6-oldeforældre	side 82
Efterslægt i kort form	side 84

Kortfattet anetavle

(NB * betyder at slægtsforbindelsen er sandsynlig, men udokumenteret)

Anenr.	Navn	Født	Død	Bopæl (person)
Forældre				
2	Frederik Danielsen	24.08.1842	16.10.1925	Stadil
3	Mette Marie Madsen	05.07.1844	01.05.1887	Stadil
Bedsteforældre				
4	Daniel Christian Frederiksen	03.04.1816	20.03.1851	Stadil
5	Maren Pedersdatter	1805	27.02.1892	Stadil
6	Mads Christensen	11.10.1811	26.04.1872	Stadil
7	Ane Larsdatter	20.04.1810	27.01.1853	Stadil
Oldeforældre				
8	Frederik Danielsen Hopp	1783	17.01.1869	Vedersø
9	Maren Andersdatter	1781	09.02.1864	Vedersø
10	Peder Olesen	1770	24.09.1840	Vedersø
11	Maren Andersdatter	ca. 1772	12.02.1851	Vedersø
12	Christen Jensen Nørgaard	23.09.1773	17.10.1853	Stadil
13	Mette Madsdatter	ca. 1773	16.02.1857	Stadil
14	Lars Knudsen Gade	ca. 1766	13.03.1836	Vedersø
15	Else Larsdatter	ca. 1771	30.10.1847	Vedersø
Tipoldeforældre				
16	Daniel Nielsen Hopp	1734	01.01.1800	Vedersø
17	Mette Nielsdatter Bjerg	ca. 1753	03.07.1793	Vedersø
18	Anders Andersen	ca. 1752	10.11.1837	Vedersø
19	Maren Jørgensdatter	ca. 1752	11.10.1839	Vedersø
20	Oluf Pedersen	ca(?) 1745	ca. 1782	Vedersø
21	NN	1740/1750		Vedersø
22	Anders Pedersen	ca. 1744	1801/1815	Vedersø
23	Karen Christensdatter	ca. 1736	19.11.1824	Vedersø
24	Jens Graversen Nørgaard	1732	1788	Skjern, Velling
25	Anne Marie Nielsdatter	ca. 1737	04.05.1820	Skjern, Velling
26	Mads Sørensen Stougaard	1742	08.10.1813	Stadil
27	Anne Andersdatter	29.07.1736	10.03.1804	Stadil
28	Knud Jensen Gade	ca. 1728	1801/1811	Vedersø
29	Inger Jacobsdatter	ca. 1728	1801/1815	Vedersø
30	Lars Pedersen Kornberg	ca(?) 1740	ca. 1775	Vedersø
31	Johanne Jensdatter	ca. 1739	ca. 1798	Vedersø
Tip-tip-oldeforældre				
32	Niels Danielsen Hopp	1709	1775	Vedersø
33	Christence Thøgersdatter	1702	før (?) 1748	Vedersø
34	Niels Christensen Storbjerg	ca. 1718	1792	Bøvling
35	Karen Nielsdatter	ca. 1719	1797	Bøvling
36	Anders Andersen Lillegaard	ca. 1720	før 1801	Vedersø
37	Maren Jensdatter	ca. 1728	14.11.1823	Vedersø
40	Peder Christensen Degn	ca. 1700/171	14.02.1765	Vedersø
41	Mette Olufsdatter	ca. 1710	1765/1777	Vedersø
44	Peder Christensen Kjær	ca(?) 1700	17.12.1759	Vedersø
45	Kirsten Andersdatter	ca(?) 1715	eft. 1759	Vedersø
46	Christen	ca(?) 1700		
48	Gravers Jensen	ca. 1692	1764	Skjern
49	Anne Jensdatter	ca. 1694	1763	Skjern
52	Søren Jensen Stougaard	10.04.1715	1793	Stadil
53	Johanne Madsdatter	05.01.1713	1767	Stadil
54	Anders Andersen	06.06.1704	09.08.1748	Stadil
55	Kirsten Nielsdatter Sjøng	1700/1710	1776/1783	Stadil
56	Jens Christensen Hounsgaard	1680/1690	eft. 1760	Vedersø
57	Maren Knudsdatter	1693	16.11.1743	Vedersø
60	Peder Christensen * Kornberg			Vedersø

Tip-3-oldeforældre

64	Daniel Knudsen Hopp	ca. 1680	eft. 1760	Rybjerg ...
65	Bodil Nielsdatter	1676		Rybjerg ...
66	Thøger Thomsen Kusk	1670/1680	eft. 1740	Estvad
67	Johanne Pedersdatter	1665/1680		Estvad
68	Niels * Skadhede			Bøvling
70	Niels * Lillebjerg			Bøvling
72	Anders Jørgensen	ca(?) 1685	ca(?) 1740	Stadil
73	Maren Andersdatter	ca. 1690	eft. 1765	Stadil
80	Christen Nielsen Degn	1665/1675	1733	Vedersø
81	Anne Christensdatter	1670/1680	1749	Vedersø
82	Oluf Jørgensen	1670/1680	1749	Vedersø
83	Margrethe Poulsdatter	ca. 1680	25.01.1755	Vedersø
90	Anders Jensen * Kjærgaard			Vedersø
104	Jens Jensen Nyhus	1662	1725	Stadil
105	Anne Michelsdatter Nyhus	ca. 1681	08.11.1767	Stadil
106	Mads * Nielsen	ca. 1665	1725	Stadil
107	Inger Christensdatter	1667	27.09.1738	Stadil
108	Anders Nielsen	1663	02.07.1736	Stadil
109	Karen Espersdatter	1664	1731	Stadil
112	Christen Jensen	16..	før 1691	Vedersø
113	Karen Pedersdatter	før 1670	16.07.1736	Vedersø
114	Knud Knudsen Engkjær	ca. 1664	23.01.1731	Stadil
115	Johanne Sylvestersdatter	1671	30.11.1759	Stadil

Tip-4-oldeforældre

128	Knud Danielsen Hopp	ca. 1640	1723	Salling
129	Berte Pedersdatter	1645/1660	eft. 1709	Salling
130	Niels Nielsen	ca. 1627	1704	Estvad
131	Anne Sørens datter	ca. 1641	1700	Estvad
144	Jørgen Jepsen	16..		Staby
160	Niels Christensen Degn	ca(?) 1630	eft. 1696	Vedersø
161	Maren Christensdatter	ca(?) 1635	efter 1687	Vedersø
166	Poul Henrichsen	ca. 1659	1717	Husby
167	Kirsten Christensdatter	ca. 1657	1691	Husby
208	Jens Pedersen Stougaard	ca. 1631	1686	Stadil
209	Anne Pedersdatter Stougaard	1630/1640	1697	Stadil
210	Michel	16..		
211	Johanne Lauridsdatter	ca. 1635	08.01.1711	
212	Niels Christensen Skomager	ca. 1614	1694	Stadil
213	Johanne Christensdatter	ca. 1629	1695	Stadil
214	Christen Ibsen	ca. 1611	1695	Stadil
215	Maren Jensdatter	ca. 1621	1692	Stadil
216	Niels Pedersen	ca. 1607	nov. 1681	Stadil
217	Anne Christensdatter	ca. 1620	1686	Stadil
218	Esper Jensen Kamp	ca. 1628	21.11.1711	Stadil
219	Elle Jacobsdatter	ca. 1636	05.03.1715	Stadil
224	Jens Christensen			
230	Sylvester Jensen	ca. 1629	10.08.1707	Stadil
231	Kirsten Pedersdatter	ca. 1644	1731	Stadil

Tip-5-oldeforældre

288	Jeppe			
322	Christen (Jensen?)	ca(?) 1600		Ringkøbing ?
332	Henrich Ebbesen	1620/1635	eft. 1699	Staby
418	Peder Jensen (Stougaard)		1662	Stadil
419	Maren * Stougaard		1662	Stadil
428	Ib * Graversen		1648	Hee, Stadil
429	Kirsten * Ibskone		1662	Hee, Stadil
436	Jens Espersen Kamp	ca. 1600	1662	Stadil
437	Kirsten Jørgensdatter	ca. 1602	1690	Stadil
460	Jens Nielsen	ca. 1590	1666	Stadil

Tip-6-oldeforældre

644	Jens Smed			Vedersø ?
836	Jens * Christensen			Stadil
872	Esper Dynisen Kamp	eft. 1540	eft. 1620	Stadil

Forældre

2. **Frederik Danielsen**, også kendt som Frederik Daniel Christiansen, f. 24.08.1842 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 25.09.1842 i Stadil kirke, d. 16.10.1925 i Hesteng i Stadil sogn, begravet 22.10.1925 på Stadil kirkegård.

Han blev gift med (1) Mette Marie Madsen, 14.11.1872 i Stadil kirke.

Han blev gift med (2) Ane Johanne Madsen, 14.11.1887 i Stadil kirke, f. 01.05.1851 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 15.06.1851 i Stadil kirke, d. 18.05.1935 i Alrum i Stadil sogn, begravet 24.05.1935 i Stadil.

Frederik Danielsen blev født 1842 i Mejlby i Stadil sogn, hvor faderen var husmand og murer, og her boede han stadig, da han den 19.4.1857 blev konfirmeret i Tim kirke, hans kundskaber var da udmærket gode og hans opførsel god.

Efter at have aftjent sin værnepligt, bl.a. med deltagelse i krigen i 1864, vendte han tilbage til Stadil, hvor han i marts 1868 overtog moderens husmandssted i Mejlby for 250 rdl. og samtidig forpligtede sig til at udrede aftægt til hende (ansat til 200 rdl.).

Allerede i juni 1871 byttede han sig til en ejendom på Søndervangs Mark. I bytte skulle han give 2.000 rdl., men da han selvfølgelig ikke havde så mange penge, udstedte han en panteobligation på beløbet.

Ejendommen blev senere udvidet med matr. nr. 65, så hartkornet blev godt 1 td.

Mette Marie blev født 1844 på Vesterager i Stadil, hvor faderen var gårdmand. Da hun var 8 år, døde moderen i januar og lillesøsteren Else i februar, så det var en hård vinter at komme igennem. Året efter giftede faderen sig igen, og der kom nu næsten hvert år et nyt barn til, så hun er nok ret tidligt kommet ud at tjene. I 1859 opholdt hun sig i Vedersø, hvor hun blev konfirmeret den 1. maj, hendes opførsel var god, men kundskaberne kun til tg.

I 1872 blev Frederik og Mette Marie gift i Stadil kirke, hvorefter han "hjemførte" hende til ejendommen på Søndervangs Mark, nu kaldet Hesteng. Her fik de i alt 6 børn med regelmæssige mellemrum, alle med efternavnet Frederiksen Hesteng. Desuden boede Frederiks mor også på gården, hendes aftægt var o.

1875 blevet overflyttet fra huset i Mejlby til Hesteng.

I mellemtiden havde Frederik fået et ekstrajob som landpost, for at tjene lidt mere end det, gården kunne give, og det så ud til, at familien klarede sig rimelig godt. I 1887 ramte ulykken dem imidlertid, Mette Marie fik strubehovedbetændelse og døde den 1. maj kun 42 år gammel. Frederik besluttede i første omgang at hensidde i uskiftet bo, men han fandt hurtigt ud af, hvor svært det var at være alene med 6 små børn, så allerede samme år besluttede han sig til at gifte sig med Mette Maries søster, Ane Johanne.

Der skulle så skiftes mellem ham og børnene. Gårdens værdi blev sat 5.750 kr., udgifterne var aftægten til hans mor (sat til 260 kr.), prioritetsgælden på 3.500 kr. og løs gæld på 1.490 kr., så overskuddet var kun 500 kr., hvoraf Frederik beholdt halvdelen. Når arveafgiften var betalt, var der kun 240 kr. tilbage, men da han ikke kunne udrede dette beløb uden at sælge ud af det, han behøvede til sin næringsdrift eller daglige brug, skulle pengene blive stående i gården, indtil børnene blev 18 år.

Skiftet blev sluttet 7.10.1887, og den 14.11.1887, på 15-årsdagen for hans første bryllup, blev Frederik gift med Johanne, der nu i en alder af 36 år pludselig skulle være mor for 6 børn, en opgave hun vistnok klarede til både til Frederiks og børnenes fulde tilfredshed.



Ane Johanne og Frederik Danielsen

De følgende år i Hesteng gik nu med glæder og sorger. I 1892 døde Frederiks mor, næsten 87 år gammel. Den 14.11.1897 kunne Frederik og Johanne fejre deres 10-års bryllupsdag, samme dag blev den ældste datter Maren gift med Niels Ditlev Sylvestersen, og året efter kom så det første barnebarn, Margrethe. De bosatte sig på Vesterager i Stadil tæt ved Hesteng, og her blev det snart til endnu 7 børnebørn.

I 1902 blev Ane gift med Mads Chr. Nielsen, men her blev det i første omgang kun til ét barnebarn (senere 3), og få år efter måtte Frederik og Johanne se i øjnene, at flertallet af deres børn forlod landet, idet de 4 yngste emigrerede til USA.

I 1908 blev Christian gift med Christine Bendtsen, og de slog sig ned på Holms-land; de skaffede Frederik og Johanne yderligere 8 børnebørn.

4 år senere - den 14.11.1912 - kunne Frederik og Johanne fejre sølvbryllup, og selv om børn og børnebørn fra USA selvfølgelig ikke kunne være med, var der alligevel så mange med til festen, at de måtte have et telt rejst uden for huset, for at alle kunne være der.

I 1914 vendte Ane og Mads Christian hjem fra USA, så at de nu havde halvdelen af deres børn i nærheden. De 3 yngste blev derovre, og var i mellemtiden blevet gift, Mads med Dora (5 børn), Marie med Carl Skov (2 børn) og Elise med Enoch Molgaard (6 børn).

Frederik og Johanne havde beholdt deres ejendom i Stadil, selv om de efterhånden var godt oppe i årene, og indtil videre var det gået godt med helbredet. Så sent som i juni 1923 kunne de spadsere fra Ringkøbing til Velling (ca. 5 km), når de besøgte Ane og Mads Chr.; men i september 1924 blev Frederik ramt af et slagtilfælde og blev lammet i den ene side. De begyndte nu at spekulere på at få ejendommen solgt. Frederik fik det imidlertid lidt bedre, og i sommeren 1925 kunne han igen besøge Ane og Mads Chr. Ane skriver: "Far og mor var her jo sidst jeg skrev, jeg tænker da ikke at far besøger os tiere, han er taget meget af i den senere tid, nu, han kan da godt gå, han gik da helt op i marken til os, vi var oppe at rive hø den dag de kom." (Brev 9.7.1925).

I september fik han imidlertid koldbrand i den ene hånd, og så lakkede det hastigt mod enden. Et brev fra Ane 19.10.1925 meddeler: "Kære datter! Jeg er hjemme i Stadil. Bedstefar er død. Han døde den 16. men vi har ikke faaet skrevet til dig før;... ja det var godt bedstefar ikke skulle ligge længere, han lå kun otte dage, han fik lammelse igen i den anden side, saa han kunne slet ikke røre sig. Jeg var her hjemme at sige farvel til ham forrige fredag og han kendte mig ogsaa; men det var ikke alle han kendte. Det sidste døgn sov han hele tiden, saa man kan godt sige han sov ind i døden, han ligger saa pæn i kisten."

Frederik Danielsen blev begravet på Stadil kirkegård den 22. oktober af sognepræsten i Vedersø, Kaj Munk. Om begravelsen skriver Ane: "Der var mange til ligfølget, 70-80 til at spise frokost, vi fik lammefrikassé, kartofler, rombudding og bagefter kaffe og fint brød. Bedstemor havde selv kogt det, da de ingen kogekone kunde faa i tre sogne. Ja, bedstemor bliver der i vinter, hun har en karl lejet for vinteren, så skal det jo nok sælges til foråret, saa ved jeg ikke hvor hun vil hen, det har hun vist ikke tænkt rigtig over endnu."

I januar 1926 fik Johanne endelig ejendommen solgt til afståelse 15. marts. Prisen for den var 16.500 kr., det var ikke for meget; men den skulle jo afhændes. Til gengæld kunne hun få lov til at blive boende til 1. maj, hvor hun så flyttede til Alrum hos stedsønnen Christian, der et stykke tid forinden var flyttet fra Holmsland hertil. Inden Johanne kunne flytte ind, skulle der dog bygges et 3-fags hus til den vestre ende, hvor hun så skulle have forstue, stue, køkken og spisekammer.

Her levede Johanne i endnu adskillige år, frisk og rask. I 1927 kunne hun stadig hjælpe til i kornhøsten hos Ane og Mads Chr., og så sent som 1931 var hun en tur på Sjælland, hvor to af børnebørnene boede, og hvor Johannes første oldebørn var kommet til verden.

Med den høje alder fulgte også den sorg, at 3 af "hendes" børn døde før hende: Marie o. 1926 i Californien, Christian 1929 i Alrum og Ane 1931 i Tarm.

Selv døde hun den 18. maj 1935 i Alrum, 84 år gammel.

Barn af Mette Marie Madsen:

- i **Christian Frederiksen Hesteng**, f. 06.10.1873 i Søndervangs Mark i Stadil sogn, døbt 23.11.1873 i Stadil, d. 02.09.1929 i Alrum i Stadil sogn, begravet 1929 på Stadil kirkegård. Murer, Skomager. Holmsland, Alrum i Stadil (223). Han blev gift med

Christine Bendtsen, 01.12.1908 i Stadil kirke, f. 25.07.1885 i Alrum i Stadil sogn, døbt 20.09.1885 i Stadil, d. 26.11.1965 i Hee sogn, begravet 1965 i Hee.

- ii **Maren Frederiksen Hesteng**, f. 12.08.1875 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 10.10.1875 i Stadil kirke, d. 03.08.1950 i Holstebro sygehus, begravet 09.08.1950 i Stadil. Hun blev gift med Niels Ditlev Sylvestersen, 14.11.1897 i Stadil kirke, f. 06.08.1869 i Engkjær i Stadil sogn, døbt 08.08.1869 i hjemmet, d. 04.04.1941 i Ringkøbing, begravet 10.04.1941 i Stadil. Best. Kilgaard i Vedersø (118) 1897-98. Lmd. Vesterager (417) i Stadil 1901-37. Aldersrentenyder i Kolby (320). Døde i Bager Bredals butik i Ringkøbing. Ved dåb: Niels Ditlef.
 - iii **Ane Frederiksen Hesteng**, f. 15.02.1878 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 10.03.1878 i Stadil kirke, d. 24.08.1931 i Amtssygehuset i Tarm, begravet 28.08.1931 på Tarm kirkegård. Hun blev gift med Mads Christian Nielsen, 08.04.1902 i Stadil kirke, f. 13.11.1876 i Tarm i Egvad sogn, døbt 26.12.1876 i Egvad kirke, d. 11.07.1941 på Herning sygehus, begravet 15.07.1941 på Vestre kirkegård i Herning. Landmand i Staby, Ulfborg, Iowa i USA, Tim, Røgind, Velling, Aadum. Arbejdsmand i Tarm. Til sidst Vestergade 13, Herning.
 - iv **Mads Frederiksen Hesteng**, f. 08.08.1880 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 19.09.1880 i Stadil, d. 25.01.1963 i Alta, Iowa, USA, begravet 29.01.1963 i Woodlawn Cemetery, Alta, Iowa. Udvandrede 6.3.1903 til Alaska, sejlede med "United States". Han blev gift med Dora Lauridsen, også kendt som Dorthea Lauridsen, f. 20.03.1891, d. 17.10.1966 i Alta, Iowa, USA.
 - v **Marie Frederiksen Hesteng**, f. 30.10.1882 i Søndervangs Mark i Stadil sogn, døbt 03.12.1882 i Stadil kirke, d. 12.05.1926 i Californien, USA. Hun blev gift med Carl Valdemar Adolf Hansen Skov, f. 22.11.1880 i Stenstrup sogn på Fyn, d. 11.03.1965 i Californien. Bosat ved Roblar i Californien, USA.
 - vi **Elise Frederiksen Hesteng**, f. 11.01.1885 i Søndervangs Mark i Stadil sogn, døbt 15.02.1885 i Stadil kirke, d. 30.09.1968 i Alta Iowa, USA, begravet 03.10.1968 i Alta, Iowa, USA. Hun blev gift med Enoch Christoffersen Molgaard, 03.05.1909 i Storm Lake, f. 04.01.1886 i Mølgaard Ø. Nykirke sogn, d. 19.03.1886 i hjemmet, d. 31.12.1975 i USA, begravet 03.01.1976 i Alta, Iowa, USA. Farmer. Fra 1946 bosat i Alta. Udvandrede 2.2.1901, sidste opholdssted i Danmark var Vonge i Ø. Nykirke.
3. **Mette Marie Madsen**, f. 05.07.1844 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 18.08.1844 i Stadil kirke, d. 01.05.1887 i Vesterager i Stadil sogn, begravet 06.05.1887 på Stadil kirkegård.

Bedsteforældre

4. **Daniel Christian Frederiksen**, f. 03.04.1816 i Aabjerg Mark i Vedersø sogn, døbt 03.04.1816 i hjemmet, d. 20.03.1851 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 27.03.1851 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Maren Pedersdatter, 22.05.1842 i Vedersø kirke.

Daniel Christian blev født i 1816 på Aaberg Mark i Vedersø, hvor faderen var husmand. Den 18.4.1830 blev han konfirmeret i Vedersø kirke, både kundskaber og opførsel vurderedes til godt.

Ved folketællingen 1834 var han tjenestekarl hos Knud Jørgensen i Hug i Vedersø (nu Vesterhavsvej 15). Senere var han på session, og herfra kender vi hans højde: 63 tommer - altså ca. 165 cm.

I 1840 tjente han hos degnen i Vedersø, Hans Bagger Siersted, og her tjente på samme tid Maren Pedersdatter. Hun var født i 1805 i Tarp i Vedersø, hvor faderen var gårdmand. I 1819 blev hun konfirmeret i Vedersø kirke, hendes kundskaber var gode, og hendes opførsel ligeså. Desværre var hun kommet galt af sted og havde i december 1830 født en søn udenfor ægteskab. Som barnefader udlagde hun Mikkel Christensen i Madum - sønnen blev døbt Christen Mikkelsen; men i 1840 var han ikke længere hos moderen.

Daniel Christian og Maren blev gift i Vedersø den 1.12.1842. Derefter bosatte de sig i Mejlby i Stadil sogn, hvor sønnen Frederik blev født samme år. I oktober året efter fik Daniel Chr. Frederiksen skøde på et husmandssted i Mejlby (matrikel nr. 136, 0,22 tdr. hart-korn). For at udrede købesummen måtte han låne penge af Thomas Knudsen og Niels Andersen i Alrum, som han udstedte panteobligation til.

Husmandsstedet lå langt mod vest i Mejlby, lidt nord for nutidens Mejlbyvej nr. 26, og her ernærede han sig som husmand og murer, mens Maren supplerede deres indtægt som væverske. Ved folketællingen 1845 oplyses det, at han lever mest af sin jordlod, så måske har der ikke været alverden af murerarbejde at få.

I 1848 blev familien forøget med datteren Maren, men 3 år efter ramte ulykken dem. Daniel Christian fik hjernebetændelse og døde den 30.3.1851, knap 35 år gammel, og Maren sad tilbage med 2 små børn.

Hun fik lov til at sidde i uskiftet bo og ville åbenbart selv klare forsørgelsen af børnene. Det første par år gik det vist ikke for godt, og i 1853 måtte hun igen til Niels Andersen i Alrum, hvor hun denne gang lånte 25 rdl. Det lykkedes hende dog at klare sig, indtil hun i 1868 kunne overlade husmandsstedet til sønnen Frederik og gå på aftægt hos ham. Da han senere byttede med en ejendom på Søndervangs Mark flyttede hun også dertil.

Maren nåede at opleve næsten 25 år som aftægtskone hos Frederik, hvor hun så 6 børnebørn vokse op. Hun døde på Søndervangs Mark den 1.12.1892, knap 87 år gammel.

Kilder:

Ulfborg Hind Herreds Skøde- og Panteprotokol (B80A-Sp15) side 496, (-SP16) side 242, 243, (-SP19) side 139.

Børn:

2. i **Frederik Danielsen**, også kendt som Frederik Daniel Christiansen, f. 24.08.1842 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 25.09.1842 i Stadil kirke, d. 16.10.1925 i Hesteng i Stadil sogn, begravet 22.10.1925 på Stadil kirkegård. Han blev gift med (1) Mette Marie Madsen, 14.11.1872 i Stadil kirke. Han blev gift med (2) Ane Johanne Madsen, 14.11.1887 i Stadil kirke.
- ii **Maren Danielsen**, også kendt som Maren Hede, f. 12.04.1848 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 24.04.1848 i Stadil kirke, d. 21.07.1929 i Nr. Omme sogn, begravet 1929 i Ørnhøj kirkegård. Hedehuset i Vedersø 1882-1920. Hun blev gift med Niels Kamp Jensen, 14.11.1882 i Stadil kirke, f. 01.03.1834 i Bjerregaard i Vedersø sogn, d. 30.09.1902 i Tarp i Vedersø sogn. Hmd. i Hedehuset i Tarp (501) fra 1871.

5. **Maren Pedersdatter**, f. 1805 i Tarp i Vedersø sogn, d. 27.02.1892 i Søndervangs Mark i Stadil sogn, begravet 04.03.1892 på Stadil kirkegård. Partner med Mikkel Christensen, Udlagt fader 1830. Hun blev gift med (2) Daniel Christian Frederiksen, 22.05.1842 i Vedersø kirke.

Barn af Mikkel Christensen:

- i **Christen Mikkelsen**, f. 23.12.1830 i Tarp i Vedersø sogn.

Barn af Daniel Christian Frederiksen: se ovenfor

6. **Mads Christensen**, også kendt som Mads Chrestensen, f. 11.10.1811 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 11.10.1811 i hjemmet, d. 26.04.1872 i Vesterager i Stadil sogn, begravet 02.05.1872 på Stadil kirkegård. Han blev gift med (1) Ane Larsdatter, 04.10.1838 i Vedersø kirke. Han blev gift med (2) Mette Marie Nielsdatter, 05.11.1854 i Stadil kirke, f. 14.06.1825 i Alrum i Stadil sogn, døbt 1825 i Stadil kirke, d. 01.03.1894 i Vesterager i Stadil sogn, begravet 08.03.1894 på Stadil kirkegård.

"Den 11. oktober blev et drengbarn født Christen Jensen og hustru Mette Madsdatter paa Søndervangs Mark og ved hjemmedaab samme dag kaldet Mads. Barnet var i kirke 24. søndag efter Trinitatis den 24. november", meddeler Stadil kirkebog i 1811.

Søndervangs Mark blev senere kaldt Vesterager, og her boede Mads også i 1826, da han blev konfirmeret i Stadil kirke; han kundskaber var kun mådelige, men hans opførsel var god.

Den 13.3.1829 fik han udstedt amtspas for at rejse til Holsten, og passet blev fornyet både i 1830 og i 1831; hans højde blev da målt til 63½ tomme - ca. 166 cm. Ved folketællingen i 1834 var han hjemme på Vesterager, hvor han forblev resten af sine dage, bortset fra tiden som soldat.

Ane Larsdatter blev født 1810 i Kærby, hvor faderen var gårdmand, og hun blev døbt langfredag 1810 i Vedersø kirke. Her blev hun den 10.4.1825 også konfirmeret; hendes kundskaber var meget gode og hendes forhold ligeså.

Mads og Ane blev gift i 1838 i Vedersø med Mads' fader og Anes broder, Knud Gade, som forlovere, hvorefter de flyttede ind hos hans forældre på Vesterager i Stadil.

Året efter, den 29.6.1839, oprettedes der en aftægtskontrakt mellem Mads og forældrene, og han overtog selv "Vesterager" (nu Stadiløvej nr. 12). Her var sønnen Christen allerede blevet født i maj 1839, men han døde 2½ år senere. Kort efter fik de endnu en søn, der også fik navnet Christen; derefter fulgte Mette Marie 1844, Else 1847, Ane Johanne 1849, død samme år, og en "ny" Ane Johanne 1851.

I 1853 blev familien imidlertid sørgelig reduceret: den 27. januar døde Ane Larsdatter, kun 42 år gammel, og den 17. februar, kun 13 dage efter begravelsen, døde Else, der netop var fyldt 6 år. Om efteråret den 17. oktober døde så Mads' far i en alder af 80 år.

Efter Anes død blev der foretaget skifte. Gården bestod af matrikel nr. 19a m.fl. og havde et hartkorn på tdr. 1-2-3-1 1/8; den blev sat til 1270 rbd. Udgifterne var, foruden løs gæld, aftægten til forældrene, samt 3 pan-teobligationer på 400, 160 og 240 rbd.; i alt godt 1147 rbd. hvortil kom skifteomkostninger.

Tilbage blev der kun godt 96 rbd.; men da Mads af sin del fordoblede døtrenes arvepart, fik alle 3 børn lige meget, nemlig godt 24 rbd., der dog skulle blive stående i gården, til børnene fyldte 18 år.

I næsten 2 år var Mads enkemand, men i 1854 giftede han sig i Stadil kirke med den 14 år yngre Mette Marie Nielsdatter fra Alrum. Med hende fik han yderligere 13 børn, hvoraf mange dog døde som ganske små.

Mads Christensen døde på Vesterager i 1872, kun 60 år gammel, efterladende sig enke og 8 uforsørgede børn.

Mette Marie fik de 3 stedbørns tilladelse til at hensidde i uskiftet bo, og hun blev ved gården endnu nogle år. I 1882 gav de 3 børn af 1. ægteskab af-kald på fædrene og mødrene arv i forbindelse med, at Mette Marie Nielsdatter bad om adkomstberigtigelse til gården; hun solgte den kort efter til Niels Laurids Andersen.

Mette Marie Nielsdatter døde i Stadil i 1894, 69 år gammel.

Kilder:

Ulfborg Hind Herreds Skøde- og Panteprotokol (B80A-SP14) side 757.

Ulfborg Hind Herreds Skifteprotokol (B80A-169) side 247b-248b. (B80A-5142) side 191b. (B80A-5143) side 148b.

Barn af Ane Larsdatter:

- i **Christen Madsen**, f. 09.05.1839 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 10.05.1839 i Stadil kirke, d. 16.12.1841 i Vesterager i Stadil sogn.
- ii **Chresten Madsen**, f. 18.12.1841 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 26.12.1841 i Stadil kirke, d. 24.09.1887 i Ringkøbing, begravet 29.09.1887 i Ringkøbing. Gårdskarll hos kbm. Harpøth i Ringkøbing. I 1864 Tjenestegjorde han ved 14. Reg. 1. Comp. som Menig nr. 210. Han blev gift med Sidsel Marie Pedersen Slot, 04.05.1880 i Ringkøbing, f. 31.05.1843 i Brejning sogn, d. 18.04.1885 i Ringkøbing.
3. iii **Mette Marie Madsen**, f. 05.07.1844 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 18.08.1844 i Stadil kirke, d. 01.05.1887 i Vesterager i Stadil sogn, begravet 06.05.1887 på Stadil kirkegård. Hun blev gift med Frederik Danielsen, også kendt som Frederik Daniel Christiansen, 14.11.1872 i Stadil kirke.
- iv **Else Madsen**, f. 06.02.1847 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 21.02.1847 i Stadil kirke, d. 17.02.1853 i Vesterager i Stadil sogn, begravet 23.02.1853 på Stadil kirkegård.
- v **Ane Johanne Madsen**, f. 01.11.1849 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 18.11.1849 i Stadil kirke, d. 23.12.1849 i Vesterager i Stadil sogn.
- vi **Ane Johanne Madsen**, f. 01.05.1851 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 15.06.1851 i Stadil kirke, d. 18.05.1935 i Alrum i Stadil sogn, begravet 24.05.1935 i Stadil. Hun blev gift med Frederik Danielsen, også kendt som Frederik Daniel Christiansen, 14.11.1887 i Stadil kirke, f. 24.08.1842 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 25.09.1842 i Stadil kirke, d. 16.10.1925 i Hesteng i Stadil sogn, begravet 22.10.1925 på Stadil kirkegård.

Barn af Mette Marie Nielsdatter:

- vii **Niels Nielsen Madsen**, f. 22.06.1855 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 12.08.1855 i Stadil kirke, d. 04.04.1899 i Damgaard, Stadilby i Stadil sogn, begravet 11.04.1899 på Stadil kirkegård. Ugift Landbrugsmedhjælper. Døde af brysttæring.
- viii **Else Madsen**, f. 22.06.1855 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 23.06.1855 i Stadil, d. 09.07.1855 i Vesterager i Stadil sogn, begravet 15.07.1855 på Stadil kirkegård.
- ix **Ane Madsen**, f. 06.02.1857 i Vesterager i Stadil sogn, d. eft. 1890. 1890 i Stadil. (1899 til Chicago i USA, forev. 20. juli)?
- x **Jens Madsen**, f. 12.01.1858 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 07.02.1858 i hjemmet, d. 14.06.1940 i Amtssygehuset i Tarm, begravet 20.06.1940 på Tarm kirkegård. Fattighusbestyrelse i Tarm; gmd. Baunbæk i Tarm. Han blev gift med Karen Buch Michelsen, ca. 1888, f. 30.06.1858 i Sdr. Lem sogn, døbt 08.08.1858 i Sdr. Lem kirke, d. 05.03.1939 i Tarm, begravet 11.03.1939 på Tarm kirkegård. Datter af Michel Christensen og Hustru Ane Kirstine Hansdatter.

- xi **Karen Madsen**, f. 19.12.1858 i Vesterager i Stadil sogn, d. eft. 1900. Hun blev gift med Peder Pedersen, 30.09.1898 i Stadil kirke, f. 09.06.1857 i Amildsager i Stadil sogn, døbt 12.07.1857 i Stadil, d. eft. 1900. 1900 Hammermøllen i Madum. Ikke fundet her 1916.
 - xii **Niels Christian Madsen**, f. 20.06.1860 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 05.07.1860 i hjemmet, d. eft. 1880. 1880 hjemme i Stadil.
 - xiii **Knud Madsen**, f. 19.06.1861 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 04.07.1861 i hjemmet, d. 30.09.1861 i Vesterager i Stadil sogn.
 - xiv **Knudsine Madsen**, f. 10.06.1862 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 10.06.1862 i hjemmet, d. 12.06.1862 i Vesterager i Stadil sogn, begravet 16.06.1862 på Stadil kirkegård.
 - xv **Else Marie Madsen**, f. 09.08.1863 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 05.10.1863 i hjemmet, d. 02.08.1864 i Vesterager i Stadil sogn, begravet 08.08.1864 på Stadil kirkegård.
 - xvi **Else Marie Madsen**, f. 20.03.1865 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 02.04.1865 i Stadil, 28.05 i Stadil kirke, d. 09.12.1885 i Kolby i Stadil sogn, begravet 15.12.1885 på Stadil kirkegård. Skrædder pige. Ugift.
 - xvii **Andreas Madsen**, f. 29.04.1866 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 03.06.1866 i Stadil, d. 30.12.1947 i Haelby i Hee sogn, begravet 04.01.1948 i Hee. Lmd. Wisconsin i USA; Stadilø 1911-16; Lilkjær i Hee. Han blev gift med Laura Kirstine Graversen, 08.05.1924 i Hee kirke, f. 12.06.1898 på Slumstrup Hede i Sædding sogn, døbt 03.07.1898 i Sædding kirke.
 - xviii **Knud Madsen**, f. 15.08.1867 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 20.08.1867 i hjemmet, d. eft. 1880. 1880 hjemme.
 - xix **Sylvester Madsen**, f. 15.08.1867 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 20.08.1867 i hjemmet, d. 07.03.1868 i Vesterager i Stadil sogn, begravet 15.03.1868 på Stadil kirkegård.
7. **Ane Larsdatter**, f. 20.04.1810 i Kjær i Vedersø sogn, d. 27.01.1853 i Vesterager i Stadil sogn, begravet 04.02.1853 på Stadil kirkegård.

Oldeforældre

8. **Frederik Danielsen Hopp**, f. 1783 i Vedersø sogn, d. 17.01.1869 i Bjerregaard i Vedersø sogn, begravet 24.01.1869 på Vedersø kirkegård. Han blev gift med Maren Andersdatter, ca. 1808.

Maren blev født o. 1781 i Tarp i Vedersø, hvor forældre var fæstere af Tarpgaard, og da de havde en stor børneflokk, kom hun nok tidligt ud at tjene; i 1801 tjente hun hos Anders Olufsen i Kærby.

Frederik blev født 1783 i Vedersø degnebolig i Hug. Da han var 10 år døde moderen og faderen giftede sig igen; men allerede da han var 17 år, døde også faderen. Arven efter denne blev kun ca. 2½ rdl., så Frederik måtte nu klare sig selv. Han var sikkert allerede før denne tid kommet ud at tjene; men efter at stedmoderen, Edel Nielsdatter, var blevet gift med Morten Christensen Snogdal og havde købt et lille husmandssted i Bjerregaard, omtrent hvor Bakvej nr. 9 nu ligger, vendte Frederik tilbage til hjemmet. I 1805 skrev Edel Nielsdatter og Morten Snogdal testamente til fordel for ham. "Og da vor stiftsøn Frederik Danielsen Hopp har stedse været hjemme hos os og hjulpet os til rette, (skal han) for sin omsorg for os ... arve alt, hvad den længstlevende efterlader sig." De forventede dog til gengæld, at han ville gå dem til hænde i deres skrøbelige alderdom.

Morten Snogdal døde o. 1807, og et års tid efter blev Frederik gift med Maren, der flyttede ind på husmandsstedet i Bjerregaard, hvor den ældste søn blev født 1809. Året efter døde Edel Nielsdatter, og Frederik kunne nu selv overtage ejendommen. Han begyndte straks at tænke på udvidelse, og den 12.9.1812 købte han af Rasmus Jensen i Kær en parcel på 0,18 td. hartkorn, der var udstykket fra Aabjerg og lå øst for Kirkebyen. I 1815 købte han yderligere 2 parceller, så hartkornet nu - med stedet i Bjerregaard iberegnet - var 0,74 td., og omtrent på den tid lod han bygge en ny ejendom på parcellen øst for Vedersø Kirkeby, hvortil familien flyttede. (Nyvej nr. 13).

For at klare udgifterne måtte han i 1819 låne 360 rbd. af Lassen til Aabjerg, og da lånet i 1841 udslettedes, lånte han igen 160 rbd.

I 1837 havde Frederik og Maren måttet tage afsked med den ældste søn, Anders, der flyttede til Hunderup syd for Bramming, hvor deres første barnebarn blev født i 1839, men på grund af den store afstand har det nok været ret begrænset, hvor meget Frederik og Maren har set til hende.

Efter godt 30 år som husmand vovede Frederik sig i 1842 ud i noget større. Den 6. marts byttede han sig til gården "Østervang" i Bjerregaard i Vedersø, nu Gilhøj nr. 6 (ca. 1,2 td. hartkorn); men året efter måtte han for at klare det låne 400 rbd. af Christen Husted i Ringkøbing.

På det familimæssige plan skete der også store forandringer i 1842, idet de 2 yngste sønner blev gift. Anders (den yngre) måtte dog straks efter brylluppet rejse til Holsten, hvor han tjente, og hans kone, Kirsten, blev hos svigerforældrene, hvor hun den 10. juni fødte dem et barnebarn, Frederikke. Først sidst på året vendte Anders tilbage, han og Kirsten blev foreløbig boende på "Østervang", hvor også det næste barnebarn, Mads, blev født 1843.

I 1846 blev datteren Mette Cathrine gift med Jeppe Olesen, der samme år overtog "Østervang". Frederik og Maren skulle nu til at leve som aftægtsfolk, men deres sidste år blev præget af en del sorger. Allerede i 1851 døde sønnen Daniel Christian, og i 1859 døde barnebarnet Frederikke kun 17 år gammel.

Maren Andersdatter døde i Bjerregaard i 1864 i en alder af 83 år; men inden det blev Frederiks tur, døde også datteren Mette Cathrine af vattersot den 6.3.1867.

To år senere døde så endelig Frederik Hopp, næsten 86 år gammel. Ifølge anmeldelse til skifteretten fra sønnen Anders efterlod han sig intet.

Kilder:

Ulfborg Hind Herreds Skifteprotokol (B80A-5142) side 54.

Ulfborg Hind Herreds Skøde- og Panteprotokol (B80A-SP10) side 548, 656. (-SP11) side 383. (-SP14) side 35. (-SP15) side 208, 454, 456, 496.

Børn:

- i **Daniel Frederiksen**, f. 18.06.1809 i Bjerregaard i Vedersø sogn, d. 1812 i Vedersø sogn.

- ii **Anders Frederiksen Hopp**, f. 15.11.1812 i Vedersø sogn, d. 15.04.1885 i Sønderhøe i Bramming sogn, begravet 21.04.1885 i Bramming. Hmd., smed og høker i Hunderup 1837-74; i Sønderhø 1874-85. Skifte B85-5292. Han blev gift med (1) Malene Jacobsdatter, 27.10.1838 i Hunderup kirke, f. 1799 i Hunderup sogn, d. 22.09.1866 i Hunderup sogn. Han blev gift med (2) Else Kirstine Kristensdatter, 12.11.1874 i Hunderup kirke, f. 1819.
 - iii **Anders Frederiksen Hopp**, f. 02.04.1814 i Vedersø sogn, d. 24.01.1901 i Vedersø sogn. Hmd. og landpost i Tarp i Vedersø. Han blev gift med Kirsten Jensdatter, 22.05.1842 i Vedersø kirke, f. 26.01.1817 i Trudsø i Gimsing sogn, døbt 27.01.1817 i hjemmet, d. 19.01.1901 i Tarp i Vedersø sogn.
 - 4. iv **Daniel Christian Frederiksen**, f. 03.04.1816 i Aabjerg Mark i Vedersø sogn, døbt 03.04.1816 i hjemmet, d. 20.03.1851 i Mejlbj by i Stadil sogn, begravet 27.03.1851 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Maren Pedersdatter, 22.05.1842 i Vedersø kirke.
 - v **Mette Cathrine Frederiksdatter**, f. 28.02.1819 i Kirkeby i Vedersø sogn, d. 06.03.1868 i Bjerregaard i Vedersø sogn. Hun blev gift med Jeppe Olesen, 01.11.1846 i Vedersø kirke, f. 17.08.1815 i Opstrup i Stadil sogn, døbt 17.08.1815 i hjemmet, d. 29.05.1881 i Østervang i Vedersø sogn. Gmd. "Østervang", Bjerregaard i Vedersø (209) 1846-o.1870.
9. **Maren Andersdatter**, f. 1781 i Tarp i Vedersø sogn, d. 09.02.1864 i Bjerregaard i Vedersø sogn, begravet 17.02.1864 på Vedersø kirkegård.
10. **Peder Olesen**, også kendt som Peder Olufsen, f. 1770 i Hug i Vedersø sogn, d. 24.09.1840 i Tarp i Vedersø sogn, begravet 29.09.1840 på Vedersø kirkegård. Han blev gift med Maren Andersdatter.

Peder blev født o. 1770 i Hug, hvor faderen var fæster; men da han var 10 år døde faderen, kort efter at have måttet gå fra gården, og Peder er vel så kommet ud at tjene. I 1787 var han ikke i Vedersø, men fra 1789, da lægdsrullen begynder, opholder han sig i fødesognet. Lægdsrullen oplyser i øvrigt, at han i 1792 var 64 3/4 tommer høj, ca. 169 cm.

Maren blev født o. 1772 i Vedersø i den sydligste af de 4 Tarpgaardene. Som eneste barn - bortset fra en åndssvag lillesøster - har hun nok fået lov at blive hjemme hos forældrene, hvor hun i hvert fald opholdt sig ved folketællingen i 1787.

O. 1798 blev hun gift med Peder, der straks overtog Tarpgaard efter svigerforældrene. Den var på ca. 3,4 tdr. hartkorn, og i landgilde til Aabjerg skulle han årlig svare 3 rdl., indtil hans svigerforældre døde, så skulle han betale 1 rdl. mere. Det kom han nu aldrig til, for den 16.3.1803 købte han gården, der nu var på 3,9 tdr. hartkorn, til selveje for 800 rdl. I den forbindelse måtte han låne 590 rdl. af Den Alm. Enkekasse og 210 rdl. af sælgeren, hr. Lassen til Aabjerg.

Gården var som nævnt den sydligste af Tarpgaardene, nutidens Tarpvej nr. 16. I 1800 lå stuehuset mod syd og var 10 fag lang og 7 alen bred. I østerenden var der kælder med loft, vinduer og kalkede vægge; ved siden af var der et kammer og derefter kom stuen med loft, vinduer, kalkede vægge og paneler ved østre, nørre og søndre side. Så kom fremmerset med skorsten, ovn og gruekedel, og endelig længst mod vest et tørverum.

Øst for stuehuset var der lade, lo og vognhus, 12 fag lang og 6 alen bred, og mod vest lå stalden, 10 fag lang og 6 alen bred, dvs. at husene var ca. 17 m lange og 4 m brede. Alle bygningerne var opført af ege- og fyrretømmer, havde klinede vægge og var tækket med strå. Det var bestemt ikke store forhold efter nutidens målestok; men gården adskilte sig ikke væsentligt fra de andre i Tarp.

Her skulle Peder og Maren nu skabe deres fremtid. De fik 5 børn, og med økonomien gik det vel rimeligt i begyndelsen; men så kom nedgangstiden efter statsbankerotten i 1813, der blev starten på en af de værste landbrugskriser i Danmarkshistorien, med store verdensprisfald på korn, indtil bunden var nået i 1824, da kornpriserne var 1/4 af deres tid-ligere højde.

Peder Olesen klarede da heller ikke krisen, men måtte lade gården gå på tvangsauktion, hvorefter Lassen på Aabjerg overtog den, mens Peder og Maren igen blev fæstere på gården, som da de startede. At de ikke endte på fattiggården, kunne de takke sønnen Anders for, idet han gav dem ophold på gården, da han købte den af Lassen i 1831:

"Da jeg Anders Pedersen af Tarp i Vedersø sogn nu ved skøde af 24. december er kommen i besiddelse af min fædrenegaard, og mine gamle forældre Peder Olesen og Maren Andersdatter er saa godt som udsatte for mangel og nød, da alt hvad de ejede er bortsolgt for gæld til den Kgl. Enkekasse, saa have min hustru og jeg med hinanden besluttet, for at mine forældre ikke skulle falde fattighuset til byrde, at give dem følgende aftægt aarlig saa længe de lever, nemlig:

1) skulde mine forældre imod formodning blive til sinds at udflytte fra mig, og ej ville gaa til dug og disk med mig, da anvises dem til beboelse det vestre kammer ved siden af dag-ligstuen, hvis mangler jeg lader istandsætte, samt opføre en skorsten og en jernkakkellovn, og leverer dem tillige et bord og tvende stole. Ligeledes modtager de, om de flytte paa deres aftægt, tvende med fyld velforsynede dyner tilligemed tvende lagener. At bemeldte mine forældre have fri adgang til køkkenet, brønden (osv.) er en selvfølge...

2) skal de aarlig nyde af korn 3 td. rug, 2 td. byg, 1 lpd. malt, 2 lpd. smør... 4 torsk og 4 snese hvillinger samt 4 snese helt, 5 lpd. godt oksekød, ½ lpd. flæsk, 4 snese æg, ½ lpd. hør, ½ skp. salt, ½ skp. humle, en potte nymalket mælk om vinteren, og ½ potte om sommeren daglig, grønkaal saa mange som behøves, tillige og ½ td. kartofler, 4 pd. uld samt 8 pd. talg aarlig.

3) skal de ildebrændsel aarlig nyde 6 læs tørv til 10 snese pr. læs, 4 læs klyner til 20 snese pr. læs, samt et forsvarligt læs lyng, som alt skal hjemkøres og skaffes i hus. Ogsaa forpligter jeg mig herved til at give dem fri befordring i belejlig tid til at besøge deres venner samt til og fra kirken om forlanges, saavel som og deres korn til og fra møllen...

4) (om sygdomspleje og begravelse).

5) ... denne aftægt ingensinde kan belægges med arrest eller beslag af nogensomhelst kreditor, da den som meldt blot ydes mine forældre af sønlig kjærlighed uden nogetsomhelst vederlag fra deres side, og som følge deraf alene skal komme dem til gode saa længe de lever, om endog gaarden inden deres død skal komme i fremmed eje... Hvad mine forældre ved deres død efterlader sig skal være til lige deling imellem deres efterlevende børn... Tarp dec. 1831 Anders Pedersen"

Peder Olesen nåede at leve som aftægtsmand i næsten 9 år, inden han i 1840 døde i Tarp af alderdom og brysttæring, 70 år gammel.

Maren Andersdatter døde først i 1851 "af alderdom - uden samling siden Mikkels-dag... var paa aftægt hos sønnen gmd. Anders Pedersen i Tarp, hvor hun døde og er født." Hun blev 79 år gammel. Til skifteretten anmeldte arvingerne, at værdien af hendes efterladenskaber ansattes til 10 rigsdaler.

Kilder:

Ulfborg Hind Herred, Brandtaxationer (B80A-58) nr. 124, side 41.

Ulfborg Hind Herreds Skifteprotokol (B80A-169) side 85.

Jordebog over Aabjerg 1798, i Dokumenter til Auktionsprotokollen (B80A-232) nr. 362.

Ulfborg Hind Herreds Skøde- og Panteprotokol (B80A-SP2) side 571, (-SP3) side 586, (-SP13) side 166 (aftægtskontrakten).

Børn:

- i **Anders Pedersen**, f. 30.12.1798 i Tarp i Vedersø sogn, d. 25.05.1860 i Tarp i Vedersø sogn. Gdr. Tarp i Vedersø (507) 1831-59. Partner med Margrethe Iversdatter, f. 1797 i Tarp i Vedersø sogn, d. 10.09.1863 i Bjerregaard i Vedersø sogn. Han blev gift med (2) Karen Larsdatter, også kendt som Karen Lauridsdatter, 08.11.1829 i Vedersø kirke, f. 25.05.1806 i Hug i Vedersø sogn, d. 30.12.1897 i Tarp i Vedersø sogn.
- ii **Karen Pedersdatter**, f. 1801 i Tarp i Vedersø sogn, d. 31.01.1863 i Grønne i Tim sogn, begravet 10.02.1863 i Tim. Tarp i Vedersø til 1839, derefter i Tim. Hun blev gift med (1) Niels Thomsen, 31.03.1833 i Vedersø kirke, f. 14.07.1807 i Tarp i Vedersø sogn, d. 15.05.1835 i Tarp i Vedersø sogn. Hun blev gift med (2) Niels Iversen, 26.04.1839 i

Vedersø kirke, f. 26.03.1811 i Tarp i Vedersø sogn, d. 25.11.1901 i Vedersø sogn. Bosat i Grønne i Tim (1845); Vedersø.

5. iii **Maren Pedersdatter**, f. 1805 i Tarp i Vedersø sogn, d. 27.02.1892 i Søndervangs Mark i Stadil sogn, begravet 04.03.1892 på Stadil kirkegård. Partner med Mikkel Christensen. Hun blev gift med (2) Daniel Christian Frederiksen, 22.05.1842 i Vedersø kirke.
- iv **Margrete Pedersdatter**, f. 1807 i Tarp i Vedersø sogn, d. 22.01.1892 i Tarp i Vedersø sogn. Hun blev gift med Morten Iversen, 23.04.1832 i Vedersø kirke, f. 27.07.1805 i Tarp i Vedersø sogn, d. 05.07.1859 i Tarp i Vedersø sogn. Gdr. Hounsgaard i Tarp (513) 1834-69.
- v **Oline Pedersdatter**, f. 28.03.1815 i Tarp i Vedersø sogn, d. 24.01.1876 i Hug i Vedersø sogn. Hun blev gift med Mads Pedersen Trankjær, 16.03.1845 i Vedersø kirke, f. 17.06.1811 i Hug i Vedersø sogn, d. 27.01.1871 i Hug i Vedersø sogn. Gdr. V. Trankjær i Hug (616) 1845-o.70.
11. **Maren Andersdatter**, f. ca. 1772 i Tarp i Vedersø sogn, d. 12.02.1851 i Tarp i Vedersø sogn, begravet 19.02.1851 på Vedersø kirkegård.
12. **Christen Jensen Nørgaard**, f. 23.09.1773 i Nørgaard i Skjern sogn, døbt 26.09.1773 i Skjern kirke, d. 17.10.1853 i Vesterager i Stadil sogn, begravet 24.10.1853 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Mette Madsdatter, 27.09.1801 i Stadil kirke, Christen er født i Skjern, men i midten af 1780'erne flyttede han formodentlig med forældrene til Nørby i Velling. Mette blev født o. 1773 i Stougaard i Stadil sogn, ved folketællingerne i både 1787 og 1801 boede hun hjemme hos forældrene, så hun har nok tilbragt det meste af sin barndom og ungdom her. Den 27.9.1801 var der dobbeltbryllup i Stadil kirke, idet både Christen og Mette, og Mettes bror Søren og hans trolovede blev gift denne dag. Senere købte Christen Jensen nogle parceller fra Søndervang på "Vesterager": de første 3 i 1804 (0,64 td. hartkorn), den næste i 1807 kaldet "Tagland" (0,17 td.), og endelig 2 i 1816 (0,25 td.). I forbindelse med disse køb lånte han i 1804 400 rdl. af Jens Ibsen på Husby Klit, og i 1816 320 rdl. af Christen Jepsen Kirk, som han havde købt de 2 sidste parceller af. Nu var hartkornet lidt over 1 tønne og han kunne kalde sig gårdmand, men i kirkebogen blev han endnu i 1821 kaldt husmand og snedker, så "storheden" har ikke været overvældende; ud over landbruget har han altså også måttet ernære sig som snedker, og han kaldes da også lige så ofte Chr. Snedker som Chr. Nørgaard. Her ude på Vesterager (i dag Stadiløvej nr. 12) midt mellem Fuglbjerg og Stadilø kom så Christen og Mette til at bo med deres 9 børn. Der var langt til de gammelkendte landsbysamfund omkring Fuglbjerg og Stadilby (nu Mølleby); men heldigvis kom der efterhånden flere folk herude, først og fremmest det nærmeste nabopar Morten Christensen og Anne Mortensdatter, der var jævnaldrende med dem og vist bosatte sig på Vesterager på samme tid. I 1850 var der 1 gård og 3 husmandssteder, men da havde Christen og Mette forlængst afstået gården til sønnen Mads. Det skete i juni 1838, og kort efter blev der indgået følgende kontrakt mellem dem (i uddrag):
"1) saa længe Christen Jensen Snedker og hans kone Mette Madsdatter finder for godt at gaa til mad og disk med Mads Christensen og dennes husfamilie, skal gaardens ejer være pligtig at lade dem nyde, hvad de behøver uden indskrænkning til livets ophold, men finder de derimod for godt at gaa paa aftægt, da skal Mads Christensen aarlig levere følgende:
2) der skal i det enestaaende salshuses vestre ende indrettes et aftægtsværelse af 3 fag, den kakkelovn der nu forefindes paa sidstmeldte sted, skal der forblive staaende til den sidste af aftægtsfolkenes død. (Desuden af) husgeraad: 1 ølfjerding, en spand, en lysesstage og en tranlampe og hvad de maatte behøve.
3) 3 td. rug, 1½ td. byg, 6 skp. malt til 1. maj og 1. nov., 1 td. og 2 skp. kartofler, 4 lpd. fersk oksekød, 1 lpd. fersk faarekød og 8 pd. fersk flæsk - alt til 1. november, 1 lpd. og 12 pd. ordentlig saltet nye smør i

syv terminer om aaret nemlig 4 pd. hver gang, 4 snese ferske hvillinger og 4 stk. do. torsk til majdag, 2 snese hvillinger og 4 torsk af samme slags som foraarsfisken til Mortensdag, 4 snese hønseæg om foraaet, 3 skp. grov salt og 1 skp. fint salt om 1. november, 1 pd. fynsk humle samme dato, 8 potter 6 gr. kornbrændevin, det halve før jul og det halve til paaske, 2 pd. kaffebønner, 1 pd. cikorie, 1 pd. sukkerkandis og 8 lod the, 3 pd. faaretalg og 3 potter tran, samt 8 pd. uld og 8 pd. hør, daglig fra 1. juni til 1. december 2½ potte sød mælk, fra 1. december til 1. juni 1½ potte do."

Desuden var der de sædvanlige punkter om kørsel til mølle m.m., adgang til brønd og bageovn, til brygning og bagning, pasning under sygdom osv. Endvidere forpligtede Mads Christensen sig til at give sin yngste søster, Ane Marie, en blåmalet dragkiste med indhold: 3 nye lærredssærke af hør og blågarn, 1 hat, 1 par sko, 3 par mørke uldne strømper med fod og 2 par uden, 2 grønne trøjer, 2 forklæder, 1 stribet kjole og 1 natkappe; at give sine søskende ophold på gården til deres 26. år, hvis de ikke bliver gift, og endelig: "aabnes vor Guds kærlighed for de 2 ugift søstre, Gunder Anne og Ane Marie Christensdatter til at ind-gaa i ægteskab, da bidrages til brylluppet med 4 skp. rug og 2 skp. bygmalt." (B80A-SP14).

Aftægtsperioden blev af længere varighed for dem begge. Christen Jensen døde i 1853 i en alder af 80 år, og Mette Madsdatter døde i 1857, 84 år gammel.

Kilder:

Ulfborg Hind Herreds Skøde- og Panteprotokol (B80A-SP10) side 124, 323, 596. (-SP14) side 767-768. (B80B-SP1) s. 92, 93.

Børn:

- i **Jens Christensen**, f. 07.09.1802 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 07.09.1802 i hjemmet, d. 04.09.1843 i Stadil Degnebol i Stadil sogn. Hmd. og væver i Kolby (300). Ingen børn. Han blev gift med Johanne Kirstine Knudsdatter, 01.10.1837 i Stadil kirke, f. 18.09.1796 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 02.10.1796 i Stadil, d. 03.10.1874 i Kolby i Stadil sogn, begravet 10.10.1874 i Stadil.
- ii **Anne Christensdatter**, f. 1804 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 14.10.1804 i Stadil kirke. Afrejst fra Stadil til Dansk Holsten 11.10.1824.
- iii **Anne Marie Christensdatter**, f. 1807 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 09.04.1807 i hjemmet, d. 28.02.1816 i Vesterager i Stadil sogn.
- iv **Maren Christensdatter**, f. 27.05.1809 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 28.05.1809 i hjemmet, d. 30.12.1891 i Gl. Raasted i Raasted sogn, begravet 08.01.1892 i Raasted. Hun blev gift med Jens Thomsen, 26.04.1839 i Stadil kirke, f. 01.10.1811 i Vedersø sogn, d. 24.10.1896 i Gl. Raasted i Raasted sogn, begravet 01.11.1896 i Raasted. Hmd. og murer i Knudstrup i Ulfborg. 1855 gdr. i Gl. Raasted. 1880 aftægtsmd. Gl. Raasted.
6. v **Mads Christensen**, også kendt som Mads Chrestensen, f. 11.10.1811 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 11.10.1811 i hjemmet, d. 26.04.1872 i Vesterager i Stadil sogn, begravet 02.05.1872 på Stadil kirkegård. Han blev gift med (1) Ane Larsdatter, 04.10.1838 i Vedersø kirke. Han blev gift med (2) Mette Marie Nielsdatter, 05.11.1854 i Stadil kirke.
- vi **Niels Christensen**, f. 31.03.1814 i Vesterager i Stadil sogn, d. 09.11.1895 i Nørkjær i Hee sogn, begravet 16.11.1895 i Hee. Hmd. og skrædder i Alrum i Stadil (218). 1890 aftægtsmand i Rindum. Han blev gift med Anne Thomasdatter, 09.04.1843 i Stadil kirke, f. 26.01.1818 i Tim sogn, døbt 26.01.1818 i hjemmet, d. 08.05.1888 i Alrum i Stadil sogn, begravet 15.05.1888 i Stadil.

- vii **Gunder Anne Christensdatter**, f. 31.03.1814 i Vesterager i Stadil sogn, d. 27.12.1883 på Ringkøbing Sygehus, begravet 06.01.1884 i Skjern. 1855 fraskilt væverske i Tim Kirkehus. 1880 i Nørby i Velling, hvor hun nyder forsørgelse. 1883 indderske hos Ledvogter Niels Jensen i Ganer. Blev påkørt af toget.
- viii **Esper Christensen**, f. 12.01.1816 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 12.01.1816 i hjemmet, d. 27.09.1869 i Gammelsogn, Hind hrd., begravet 04.10.1869 i Gammelsogn. Ved dåb Esper Christensen Vesterager. Husmand, murer og tømrer i Gammelsogn fra (1850). Han blev gift med Ane Christensdatter, 03.01.1850 i Ringkøbing, f. 06.03.1823 i Gammelsogn, Hind hrd., døbt 07.03.1823 i hjemmet, d. 12.10.1890 i Sdr. Lem sogn, begravet 19.10.1890 i Gammelsogn. 1870 enke i Nyager i Gammelsogn.
- ix **Ane Marie Christensdatter**, f. 14.11.1821 i Vesterager i Stadil sogn, døbt 15.11.1821 i hjemmet, d. 17.09.1906 i Hammelev, begravet 23.09.1906 i Hammelev. Hun blev gift med Søren Rasmussen Ladefoged, 05.01.1845 i Hammelev, f. 1811 i Hammelev, døbt 09.06.1811 i Hammelev, d. 21.10.1897 i Hammelev, begravet 26.10.1897 i Hammelev. Søn af Rasmus Nielsen Ladefoged og hstr. Ane Marie Pedersdatter. Husfæster og daglejer på Stensmark i Hammelev.

13. **Mette Madsdatter**, f. ca. 1773 i Stougaard i Stadil sogn, d. 16.02.1857 i Vesterager i Stadil sogn, begravet 25.02.1857 på Stadil kirkegård.
14. **Lars Knudsen Gade**, f. ca. 1766 i Hug i Vedersø sogn, d. 13.03.1836 i Kjær i Vedersø sogn, begravet 21.03.1836 på Vedersø kirkegård. Han blev gift med Else Larsdatter.

Lars blev født o. 1766 i gården Gade i Hug i Vedersø, hvor faderen var fæster. 1788 var han soldat under Holstenske Rytterregiment, hans højde var da 68 tommer, altså ca. 178 cm, noget over datidens gennemsnit. Året efter var han tilbage i Vedersø, hvor han opholdt sig på Klitten. Senere da hans far havde fæstet en gård i Kærby, tog han hjem for at hjælpe forældrene med driften af gården; som sin andel af fæstet skulle han betale 16 rdl.

Else Larsdatter blev født o. 1771 i Kærby i Vedersø. Kort tid efter døde faderen, og o. 1775 giftede moderen sig med Jacob Pedersen, Else ses derfor også til tider omtalt som Else Jacobsdatter. Ved folketællingen 1787 var hun hyrdepige hos Jens Jørgensen i Kærby.

Lars og Else blev gift o. 1798 og bosatte sig hos hans forældre i Kærby (nu Kæret nr. 13). Den 16.3.1803 købte Lars gården (godt 3½ td. hartkorn) for 800 rdl. De 590 blev lånt af Den Almindelig Enkekasse, og de resterende 210 af Aabjergs ejer, som var sælger af gården. I 1809 udvidede Lars dens areal med nogle parceller fra Aabjerg (ca. 0,75 td. hartkorn), og året efter købte han dens kongetiende. Gården var blevet flyttet ud fra de oprindelige Kjærgaarde og lå ca. ½ km nordvest for dem i retning af Kællingbjerg, og her ude i Kæret kom Lars og Else til at bo resten af deres liv, her blev deres 7 børn født, og her gennemlevede de landbrugskrisen i 1820-erne, som de dog klarede sig vel igennem. Og da Lars døde den 13.3.1836 i en alder af 70 år, var hans gård blandt de 10 største i sognet og blev vurderet til 600 rdl.

Indboet gav også indtryk af en vis velstand. I dagligstuen stod en jernbilæggekakkelovn til 7 rdl., der var et ur til 2½ rdl., og der var messinglysestager og et messingstrygejern. Af møbler var der et rødmalet fyrretræsbord med skammel, nogle stole og et hængeskab; og så var der selvfølgelig dyner, puder og lagener, velsagtens i en alkove. Også i vesterstuen stod en bilæggerovn, vurderet til 4 rdl., der var borde og stole og en blåmalet dragkiste til 4 rdl., der var sengetøj og endnu en blåmalet kiste, formodentlig indeholdende Lars' tøj: hat og hue, en sort kjole, 2 veste, 3 par bukser, 2 undertrøjer, et par underbukser, 3 trøjer, 3 skjorter, 2 par strømper, 1 brystdug, 1 tørklæde og 1 par støvler.

I spisekammeret var der bl.a. en kobberkaffekedel og en kaffemølle; i bryggerset var en kobberbryggekedel til 5 rdl., en messingkedel og selvfølgelig øltønde, kar, fjerdinge, baljer, stripper

o.l. - og endnu en kiste, der dog var rødmalet. På loftet var der 3 høleer, 2 lyngleer, 4 river, 1 skovl samt nogle løb, sække, poser og fjerdinge.

Af gårdens andre redskaber kan nævnes en beslagen vogn til 18 rdl., en trævogn til 8 rdl., en halv trævogn med fjæl og så naturligvis plov, harve, skovle, grebe, spader, plejle m.m.

Dyreholdet bestod af 4 heste, 1 tyr, 9 køer, 5 kvier, 4 kalve, 1 so med 6 grise og 15 får med lam.

Alt i alt efterlod Lars Knudsen sig værdier for 881 rdl. kurant, omregnet til 1409 rbd. i rede sølv.

"Enken erklærede, at hun aldeles intet er bortskyldig, hvorfor ikkun skifteomkostningerne bliver at anføre boet til udgift." Der blev altså næsten 1370 rbd. i rede sølv til fordeling mellem Else Larsdatter og børnene.

Else afstod straks gården til sin eneste søn, imod at han ydede hende aftægt, samt fædrene og mødrene arv til sine søstre, 160 rbd. til hver, dog det dobbelte til Maren, der var svagelig. Desuden skulle han give sine 3 ugifte søstre et anstændigt bryllup efter egnens skik og brug. Det indbefattede også et par uldkarter og en spinderok, 6 tekopper, 6 tallerkener, en forsvarlig sengs klæder og en ny kjole, samt 2 får.

Aftægten til Else indebar, at hvis hun ville udflytte fra sønnen, skulle han indrette et passende aftægtsværelse i stuehusets vestre ende fra gangen af, med køkken, skorsten, loft, vinduer, dør, sengested etc. Desuden skulle han årlig levere: 4 td. rug, 4 td. byg, som leve-res i 4 kvartaler og bringes af gårdens ejer til og fra mølle, i brød bagt og øl brygget efter forlangende, 1½ pd. smør ugentlig, ½ potte brændevin i hver uge, i penge svares årlig 4 rdl. kurant, i de 6 vintermåneder leveres daglig 2 pottesødmælk og i de 6 sommermåneder 3 pottesø. daglig, 4 torsk og 8 snese hvillinger i 2 terminer. 8 lpd. fersk oksekød, 2 lpd. saltet flæsk, 6 snese æg, som leveres månedlig efter antal, 8 pd. uld og 8 pd. talg og 2 pot-ter tran til hver 29. september, 2 skp. salt og 1 skp. humle. Fri adgang til bryggers og køk-ken samt 1/4 af kålhaven. Endvidere skal hun årlig have 6 læs klyne til 24 snese pr. læs, 8 læs tørv a 8 snese og 1 læs tørt lyng, som alt bringes af gårdens ejer. Hendes efterladenskaber skal deles mellem de 6 døtre, men gårdens ejer beholder aldeles ingen part deraf.

Else Larsdatter fik en aftægtsperiode på godt 10 år med både glæder og sorger. Hun nåede at se de fleste af sine børnebørn - og hun nåede at se halvdelen af sine døtre blive lagt i graven, før hun selv døde i Vedersø Kær den 30.10.1847, 76½ år gammel. Hun efterlod sig følgende effekter: et stueur, en jernbilægger, en dragkiste, en mindre do., lysestage, saks, 2 flasker, tepotte, 4 stentallerkener, 3 spølkum, 3 tekopper, 2 par sko, 2 træstole, 1 rok, 1 garnvinde, 1 par karter, 1 bord med skuffe, 4 knive, 2 gafler, 4 skeer, nogle lerkar, nogle tørklæder, 1 par vanter, en del hovedtøj, 2 forklæder, forhæng til en seng, 1 hat, adskillige skørter og trøjer, 1 damaskes kåbe og trøje, 5 særke, 4 hvide tørklæder, 2 lagener og en dug, 6 alen nyt lærred, 2 alen uldent tøj, 3 par strømper, 2 nattrøjer, 1 par briller, 1 grønstribet dyne, 1 vadmelsdyne, 1 rødstribet do., 3 puder, 1 salmebog, 1 asketrug, 1 ildtang og 1 lampe, 1 ølfjerding, 1 bord og noget ragelse. I alt for 28 rdl. kurant eller ca. 45 rbd. i rede sølv, der efter aftægtskontraktens bestemmelse blev fordelt mellem døtrene, eller for de dodes vedkommende, deres børn, da de tilstedeværende "ansaa det fordelagtigst for dem, især for børnene, at boets ejendele maatte udlægges som de ere uden at stilles paa auktion, da deriblandt ere dele saasom sengeklæder og især gangklæder, hvorfor straks kan være brug for nogle af børnene, da nu skifteforvalteren var forvisset om, at curatoren og værgeren for nogle af børnene og faderen selv for de øvrige børn, vil iagttage samtlige børns tarv paa bedste maade, saa skrives nu til at dele boet efter vurderingssummen ved registreringen."

Kilder:

Ulfborg Hind Herreds Skøde- og Panteprotokol (B80A-SP9) side 571. (-SP10) side 504, 531. (-SP14) side 80b-81, 83.

Ulfborg Hind Herreds Skifteprotokol (B80A-167) side 29b-31b. (-168) side 323b-324b. (-171) side 84.

Jordebog over Aabjerg 1798, i Dokumenter til Auktionsprotokollen (B80A-232) nr. 362.

Børn:

- i **Johanne Larsdatter**, f. 1799 i Kjær i Vedersø sogn, d. 16.02.1839 i Alrum i Stadil sogn. Skifte B80A-167 s.241, 4 børn. Hun blev gift med Anders Jepsen, 07.06.1824 i Vedersø kirke, f. 29.07.1794 i Søndergaard i Sædding sogn, døbt 29.07.1794 i hjemmet, d. 30.06.1841 i Alrum i Stadil sogn. Gdr. i Alrum (210) o.1825-o.38; i Ø. Dalsgaard i Alrum (213) o.1838-1841.

- ii **Karen Larsdatter**, f. 1801 i Kjær i Vedersø sogn, d. 16.03.1842 i Kjær i Vedersø sogn. Hun blev gift med Christen Jensen Kornberg, 19.11.1826 i Vedersø kirke, f. 23.05.1799 i Kjær i Vedersø sogn, d. 03.04.1857 i Kjær i Vedersø sogn. Gdr. Kjær i Vedersø (111) 1827-1847.
 - iii **Knud Larsen Gade**, f. 26.02.1803 i Kjær i Vedersø sogn, d. 22.01.1858 i Kjær i Vedersø sogn. Gdr. i Kjær i Vedersø (102) 1836-78. Han blev gift med Karen Thomasdatter, 02.11.1834 i Vedersø kirke, f. 27.09.1813 i Tarp i Vedersø sogn, d. 21.02.1900 i Kjær i Vedersø sogn, begravet 01.03.1900 i Vedersø.
 - iv **Inger Larsdatter**, f. 1806 i Kjær i Vedersø sogn, d. 28.01.1892 i Alrum i Stadil sogn. Hun blev gift med Hans Jensen, 10.05.1833 i Vedersø kirke, f. 01.01.1802 i Alrum i Stadil sogn, døbt 03.01.1802 i Stadil, d. 12.11.1856 i Alrum i Stadil sogn, begravet 20.11.1856 i Stadil. Gdr. i Alrum i Stadil (211) o. 1831-56.
 - v **Maren Larsdatter**, f. 1808 i Kjær i Vedersø sogn, d. 10.02.1838 i Kjær i Vedersø sogn. Ugift. Skifte B80A-167 s. 198, 6 søskende.
 - 7. vi **Ane Larsdatter**, f. 20.04.1810 i Kjær i Vedersø sogn, d. 27.01.1853 i Vesterager i Stadil sogn, begravet 04.02.1853 på Stadil kirkegård. Hun blev gift med Mads Christensen, også kendt som Mads Chrestensen, 04.10.1838 i Vedersø kirke.
 - vii **Karen Marie Larsdatter**, f. 04.06.1813 i Kjær i Vedersø sogn, d. 20.10.1903 i Hug i Vedersø sogn. Hun blev gift med Rasmus Jeppesen, 06.12.1840 i Vedersø kirke, f. 1810 i Pinvig i Ulfborg sogn, døbt 28.08.1810 i Ulfborg, d. 20.10.1881 i Hug i Vedersø sogn. Gdr. Vestergaard i Hug (620) 1840-75.
15. **Else Larsdatter**, f. ca. 1771 i Kjær i Vedersø sogn, d. 30.10.1847 i Kjær i Vedersø sogn, begravet 05.11.1847 på Vedersø kirkegård.

Tipoldeforældre

16. **Daniel Nielsen Hopp**, f. 1734 i Vedersø sogn, d. 01.01.1800 i Vedersø sogn, begravet 10.01.1800 på Vedersø kirkegård.

Han blev gift med (1) Mette Nielsdatter Bjerg, 01.03.1776 i Bøvling kirke.

Han blev gift med (2) Edel Nielsdatter Hug, ca. 1794, f. 1744 i Vedersø sogn, d. 08.07.1810 i Bjerregaard i Vedersø sogn.

Daniel blev født i Vedersø i 1734, kort tid efter at faderen var blevet sogndegn her. Hvad han beskæftigede sig med de første 40 år af sit liv, vides ikke; men da han ikke var student og alligevel efterfulgte faderen i embedet i 1775, har han vel været skoleholder og faderens medhjælper en del af tiden.

Da han havde overtaget degneembedet i Vedersø, var han i stand til at forsørge en familie, så den 25. januar 1776 blev han trolovet og den 1. marts gift i Bøvling kirke med Mette Nielsdatter Bjerg, der var født o. 1753 i Bøvling og konfirmeret 1770 samme sted. De bosatte sig i degneboligen i Hug i Vedersø og fik her 6 børn.

I modsætning til faderen kom han kun til at virke under 1 præst, nemlig Niels Grave (1744-1806), der var sognepræst i Vedersø 1773-1801. Men ellers var arbejdsbetingelserne de samme. Han var kirkelig embedsmand og skulle bistå præsten med dennes arbejde i sognet. Han skulle lede kirkesangen, sørge for, at der blev ringet med kirkeklokken, se efter at kirken var i orden og udstyret med vin og brød til altergangen, hjælpe til med ordenens opretholdelse i sognet, og i øvrigt været til rådighed for præsten, når denne havde brug for ham, fx. til den forhadte budtjeneste. Og så skulle han selvfølgelig undervise sognebørnene i katekismus, læsning, skrivning og regning - nok mest det første.

I 1793 ramte ulykken Daniel Hopp, og han måtte sende denne sørgelige skrivelse til provsten i Ringkøbing, der var skifteforvalter for de gejstlige i Hind Herred:

"Velædle Hr. Provst.

Jeg lader Dem vide, at min kone er død, og det fra 5 umyndige børn, og døde onsdagen den 3. juli! Saa beder jeg Deres Velærværdighed at opsætte forsegling til min sl. kone bliver begravet, eller til 30te dagen, hvad han selv synes, jeg beder allertjenstlig om et svar igen. Jeg er Deres allerskyldigste tjener Wedersøe den 3. Juli 1793 i stor hast Daniel Hopp"

Skiftet blev udsat til 30. dagen, den 5. august, hvor følgende blev registreret og vurderet:

I storstuen:

1 rødmalet dragkiste med lås og nøgler og 4 skuffer 3 rd., i den 2. skuffe var der 1 rødt silketørklæde 2 mk., 1 hvidt forklæde 8 sk., 1 sort pandestykke 8 sk., nogle halværmer og 1 klædestykke 1 mk., 2 kapper og noget gammelt linned 1 mk., 3 børnehuer og 1 hvidt klæde 10 sk., i 1., 3. og 4. skuffe fandtes intet, der var værd at vurdere.

1 dragkiste af fyr uden maling, som var foræret til datteren Karen Christence af fasteren Karen Hopp, der var død. Skulle ikke vurderes. Heri fandtes 2 gamle forklæder 1 mk., derudover var der kun nogle gamle klæder, som blev overladt degnen til hans børns fornødenhed. 1 lille grønmalet kiste tilhørte også datteren og skulle ikke vurderes.

1 blåmalet kiste 1 rd., heri var 1 blå hvergarnsskjørt og trøje 2 mk. 8 sk., 1 grøn ditto 3 mk., 1 gammelt sort forklæde 1 mk., 1 uldent damaskes snøreliv 1 mk. 8 sk., 1 kartunsskjørt og trøje 4 mk. 8 sk., 1 sribet hvergarnsskjørt og trøje 1 rd., 1 lyseblå ditto 1 rd., 1 sort kjole 1 rd. 4 mk., 1 ulden damaskes skjørt og trøje 4 mk., 1 blå ulden damaskes kåbe 3 mk., 1 ulden damaskes kjole 2 rd., 1 hjemmegjort trøje 24 sk., 1 gl. blå livstykke 8 sk., 1 gl. bilæggekakkelovn 2 rd., 1 lænestol og 1 træstol 24 sk., 1 bord 8 sk., 1 par lysestager 4 mk., nogle tekopper og 1 glaskrus 24 sk., et par tavoletter (hylde) med glas 2 mk., nogle gamle skilderier og 1 spejl 1 mk.

I det østre kammer:

et hængeskab 1 mk.

I dagligstuen:

2 sengesteder med sengeklæder 6 rd., 1 bilæggekakkelovn med messingfod 4 rd. 8 sk., 1 træur 3 mk., 1 blåmalet klædeskab 3 mk.

I køkkenet:

1 gl. kedel 2 rd., 2 kar 1 mk., 1 lille gl. kobberkedel 2 mk., 12 tintallerkener 4 mk., 2 tinfade 2 mk.

Dyr:

1 gråbroget ko 4 rd. 1 sortbroget 4 rd., 4 får og 2 lam 3 rd.

"Dette var alt, hvad enkemanden vidste efter tilspørgsel af skifteretten at angive dette bo til indtægt". I alt 44 rd. 2 mk. og 3 sk.

Derimod angav han at være skyldig til Laurids Dykiær 3 rd. 2 mk., Jeppe Jørgensen i Kjærgaard 2 rd. 1 mk., Sr. Søren Harpøth 1 rd. 5 mk. 4 sk., m. fl., i alt 9 rd. 1 mk. 7 sk., samt skifteomkostninger 12 rd. Rest 23 rd. 2 mk. og 3 sk.

"Da skifteretten erfarede, at en saa liden beholdning var tilbage til deling imellem enkemanden og børnene, blev alt overladt til hans egen disposition på vilkaar:

1) at han stræber at give hans børn en christelig og god opdragelse, saaledes at de for fremtiden i den kunde blive delige til paa en anstændig maade at fortjene deres brød i verden, og især at blive gode christne.

2) at han uden ansvar for skifteretten forbinder sig til at betale al den gæld som nu hæfter paa boet.

3) at han overlader til hans datter Karen Christence i det mindste 2 af hans sal. kones bedste klædninger i hvor med velærværdige Hr. Grave har lovet at have opsig.

Skifteretten erklærede derimod at ville holde enkemanden Sr. Daniel Hopp fri for videre bekostning dette skifte vedkommende, naar han for resten afgjør med vitterligheds mændene selv, om de skulde forlange noget for deres i dag hafte umage."

Kort tid efter giftede Daniel Nielsen Hopp sig igen, denne gang med Edel Nielsdatter Hug, der var født o. 1744. Deres ægteskab blev imidlertid ikke af mange års varighed, for allerede den 1.1.1800 døde han i en alder af 65 år. Han blev begravet på Vedersø kirkegård den 10. januar, og 1½ måned senere, den 6. marts, begyndte den egentlige registrering og vurdering i boet efter ham. Selv om der kun var gået 7 år siden den sidste registrering, blev der denne gang registreret en del flere genstande, om end værdien af boet ikke var væsentligt større.

I dagligstuen var der 2 træænestole, 2 træstole 1 fyrretræsbord, 1 skammel, 1 malet mad-skab, 1 gl. træstueur, 1 bismær, 1 egeøltønde med jerngjord, 1 gl. spejl, 2 skilderier, 1 olmerdugsdyne og 3 puder, 1 jernkakkellovn samt nogle bøger: Grønlands Beskrivelse ved Egede, Christi Levnets Historie, Fruentimmers Contrafei, Norges Historie, Menoza, 2 gl. Forklaringer, 3 gl. salmebøger, 1 gl. dansk bog, 1 bundt ditto, 1 bundt gamle psalmer og 1 bundt gamle almanakker.

I storstuen var der 1 fyrretræsbord med skuffe, 2 fyrretræsbænke, 2 store skilderier, 2 hylder, 1 lille skilderi, 2 plader til lys, 1 karaffel, 3 små flasker, 4 vinglas, 1 ditto med fod under, 3 ølglas, 1 tintepotte, 1 tin-sukkerskål, 1 glaskrus med tinlåg, 1 hvid kaffekande, 1 sort tepotte, 1 lille hvid flødepotte, 1 sort ditto, 1 skål, 5 par tekopper, 1 stort ølkrus, 1 brun tepotte, 1 sort skål, 3 grønne flasker.

Den salige mands klæder: 1 sort hjemmegjort kjole med vest, 1 brun hjemmegjort ditto, 1 blå ryges kjole, 1 hjemmegjort brystdug, 1 par gule læderbukser, 2 par støvler, 1 par uldne strømper, 1 ny og 1 gammel hat, 1 paryk, 1 kasket og 1 rød kamelhårshue.

I kammeret inden for storstuen var der 1 fyrretræsbord, 1 sengested, 1 boghylde, 1 kaffekværn, 1 gl. skrin, 1 skabilkenhoved, 1 olmerdugsdyne, 1 bolsterpude, 2 tinfade, 10 tintal-lerkener, 3 store fade, 4 tallerkener, 1 bord, 1 tallerkenrække, 1 skæppe med 2 jerngjorde, 1 messingfyrbækken, 1 sold, 1 halmsold, 1 kærne og 1 dejkar.

I køkkenet var 1 kobberkedel, 1 stort bord, 1 lyseform, 1 stort egekar med jerngjord, 1 mindre fyrkar med ditto, 2 fyrrebøtter, 2 træfade, 1 kobber-tekedel, 1 jernrist, 1 stor pande, 2 halmløbe, 1 sæk, 1 otting og 1 ildtang.

I udhuset stod dyrene: 1 rødbroget ko, der havde fået 7 kalve, 1 gråbroget ko, der havde fået 8 kalve, 1 fårhoved og 1 lam, desuden var der 1 gl. hule og 1 rive.

I gården stod 1 vandtrug og 1 spand, over forstuedøren hang 3 fyrrefjæl, og på loftet var der 3½ td. rug og en dragkiste, der indeholdt 1 krave med krøs og 1 par uldne vanter. Desuden var der 1 rødmalet fyrretrædragkiste, 2 små porcelænspotter, 1 rødt stenkrus med tinlåg, 1 malmlysestage, 1 bøssepipe, 10 lerpotter, 1 fruentimmertrøje, 1 blå hørtøjskåbe og 1 lille kjole med vest.

Hele indboet blev vurderet til godt 45 rd., men efter en auktion blev summen forhøjet til 57 rd. og 3 mk.

Den 20. marts fortsatte skiftet, og her blev fremlagt 3 regninger: fra købmand Harpøth i Ringkøbing, 7 rd. 2mk. 8 sk., og fra Jørgen Jensen i Hug og Peder Olesen i Tarp, hver 1 rd. Desuden var der begravelsesomkostninger på 13 rd. 4 mk. 2 sk., og skifteomkostninger på 12 rd. 4 mk., i alt 35 rd. 4 mk. og 10 sk.

Der blev således kun godt 21 rdl. at dele imellem enken og børnene. Edel Nielsdatter fik det halve, hver af sønnerne 2 rdl. 2½ mk., mens datteren måtte nøjes med halvt så meget. De yngste børns arv blev overtaget af stedmoderen, for at hun kunne forsyne dem med klæder og andet nødvendigt, og de 2 yngste blev endnu nogle år boende hos hende.

Hun fik indtil videre lov til at blive boende i degneboligen; men i april 1801 købte hun et lille stykke jord fra Vedersø Bjerregaard, og her lod hun opføre et hus, hvortil hun flyttede. Hun giftede sig kort efter med Morten Christensen Snogdahl, der imidlertid døde o. 1807, og få år efter, den 8.7.1810, døde også Edel Nielsdatter Hug.

Kilder:

Hind Herreds Gejstlige Skifteprotokol (C42A-1).

Lengnicks kirkebogsuddrag for Vedersø (H6(1)-38).

Ulfborg Hind Herreds Skøde- og Panteprotokol (B80A-SP9) side 433. (-SP14) side 35.

Dagligliv i Danmark bd. III, 2. udgave 1981, side 113-34.

Barn af Mette Nielsdatter Bjerg:

- i **Niels Danielsen Hopp**, f. 23.03.1777 i Vedersø sogn, d. 05.11.1839 i Skive, begravet 12.11.1839 i Skive. Hattemager. Borgerskab i Viborg 1804; i Skive fra (1808). Han blev gift med Birthe Kirstine Mortensdatter, 19.04.1804 i Viborg, Nørre sogn, f. ca. 1773, d. 11.01.1853 i Bøssevænge i Fodby sogn, begravet 19.01.1853 i Fodby.
 - ii **Karen Christence Danielsdatter Hopp**, f. 29.05.1779 i Vedersø sogn, d. før 1786 i Vedersø sogn. Ikke nævnt hverken i folketælling 1787 eller i skifteprotokol 1793. Sandsynligvis død før 1786, hvor søsteren af samme navn døbes.
 - iii **Nicolaj Danielsen Hopp**, f. 10.12.1780 i Vedersø sogn, d. 21.03.1837 i Selde sogn, begravet 27.03.1837 i Selde. Fæstehusmand og daglejer i Selde By. Til sidst almisselem. Han blev gift med Anne Christensdatter, 1809 i Thorum, f. ca. 1789, d. 18.02.1837 i Selde sogn, begravet 26.02.1837 i Selde.
 8. iv **Frederik Danielsen Hopp**, f. 1783 i Vedersø sogn, d. 17.01.1869 i Bjerregaard i Vedersø sogn, begravet 24.01.1869 på Vedersø kirkegård. Han blev gift med Maren Andersdatter, ca. 1808.
 - v **Karen Christence Danielsdatter Hopp**, f. 30.07.1786 i Vedersø sogn, d. 24.04.1855 i Viborg Domsogn. Hun blev gift med (1) Hans Henrich Splidt, 23.10.1812 i Viborg Domsogn, f. 17. Snedkermester i Viborg. Separeret da han kom i Slaveriet. Hun blev gift med (2) Niels Andersen, 28.11.1828 i Viborg, Søndre sogn, f. 1788, d. 26.07.1832 i Viborg.
 - vi **Peder Riis Danielsen Hopp**, f. 11.09.1791 i Vedersø sogn, d. 12.05.1852 i Lemvig. Skomager i Lemvig. Almisselem. Han blev gift med Zidsel Kirstine Jacobsdatter, 11.05.1816 i Lemvig, f. 1790 i Bøvling sogn, d. 20.07.1848 i Lemvig.
17. **Mette Nielsdatter Bjerg**, f. ca. 1753 i Bøvling sogn, d. 03.07.1793 i Vedersø sogn, begravet på Vedersø kirkegård.
18. **Anders Andersen**, f. ca. 1752 i Tarp i Vedersø sogn, d. 10.11.1837 i Tarp i Vedersø sogn, begravet 19.11.1837 på Vedersø kirkegård. Han blev gift med Maren Jørgensdatter.

Anders Andersen blev født o. 1752, og må anses for søn af Anders Andersen Lillegaard. Tre ting taler for det: 1) Anders Andersens søn kommer i pleje hos Anders Lillegaards søn Villads, så et nært slægtskab forekommer sandsynligt. 2) Anders Lillegaard har en søn ved navn Anders (se B80A-5). 3) ud fra børnenes navne er det sandsynligt, at Anders Andersens mor hedder Maren.

Maren Jørgensdatter er ligeledes født o. 1752; men hendes forældre kender vi ikke. (Det kunne være Jørgen Jepsen i Kær i Vedersø, eller Jørgen Olufsen Klit i Hug - den sidste mulighed ville forklare, hvorfor det yngste barn fik navnet Henrik, nemlig efter Marens farbror, Henrik Olufsen i Tarpgaard). De blev gift o. 1777, for netop dette år var den ene Tarpgaard blevet fæsteledig efter ovennævnte Henrik Olufsen, der var død barnløs i juli 1777. Nu fik Anders Andersen så mulighed for at overtage gården, og dermed var grundlaget for giftermålet i orden.

Gårdens hartkorn var som de øvrige Tarpgaardes 3 tdr., 3 skp. og 1 1/4 album. Den hørte under Aabjerg og var i Henrik Olufsens tid hoverifri; men i 1796 nævnes Anders Andersen blandt de hoveripligtige bønder, han skulle yde 1/3 plovs hoveri, så det har han nok skullet, fra han overtog den; landgilden var i 1798 3 rdl.

Gården lå, hvor Tarpvej nr. 9 ligger i dag, og bestod i 1777 af et stuehus på 9 fag, der lå i retningen øst-vest; mod vest lå kornladen med 17 fag; hølleden med 22 fag lå "synden og noget deraf østen i gården"; staldbygningen var på 13 fag og lå mod nord; med nordenden mod stuehuset var der et 12-fags hugge-, tømmer- og tørvehus, og endelig østen i gården et lille, ringe 3 fags hus til svin og kalve. Anders Andersen var først fæster i Tarpgaard i 26 år, og i den periode fødte Maren 11 børn med regelmæssige mellemrum, hvilket ikke var så usædvanligt; men at de fleste af dem nåede at blive voksne, det var knap så almindeligt.

Efter den lange fæsteperiode købte Anders Andersen den 16.6.1803 gården til selveje for 800 rdl., hvoraf de 590 blev lånt af Den Almindelige Enkekasse og resten af Aabjergs ejer; gårdens hartkorn var da steget til knap 4 tdr. I 1810 købte han tillige gårdens konge- og korntiende.

I det kvarte århundrede fra fæsteovertagelsen til selvejet havde gårdens bygninger selvføl-gelig undergået en vis forandring. Den 29.1.1800 blev gårdens bygninger takseret i forbin-delse med brandforsikringen. Stuehuset lå sønden i gården og bestod af 8 fag, der var 7 alen dyb, det var opført af ege- og fyrretømmer, havde klinede vægge og var stråtækket. I vesterenden var der kælder med vinduer og kalkede vægge. Næst efter var der en stue med loft, vinduer, kalkede vægge og paneler ved vestre, nørre og søndre side. I stuen stod en kakkellovn, der blev vurderet til 8 rdl. Ved siden af var fremmerset med skorsten, ovn og gruekedel på 1/2 td. rummål. I den østre ende lå et kammer og en gang, begge med loft, vin-duer og kalkede vægge.

Vest i gården lå lade og tærskelo, der bestod af 10 fag i 6 alens dybde. Mod nord lå stald, fæ- og fårehus med 6 fag, mod øst var der hølade og svinesti, der bestod af 6 fag, og fra østerenden på stuehuset lå et 6-fags hus, der dels var indrettet til karlekammer med vinduer og kalkede vægge, og dels blev benyttet til vognremise. De sidstnævnte bygninger var alle 4 alen dybe.

Endelig lå der sønden for gården et lille 6-fags hus i øst og vest med enderne; det var kun 3 alen dyb og blev brugt til lyng- og tørvehus.

Alle udbygningerne var opført af samme slags materialer som stuehuset.

Efter købet af gården sad Anders Andersen som selvejer i over 20 år, og først i 1826 overdrog han gården til sønnen Jan og gik på aftægt.

Aftægtsperioden blev også af længere varighed, over 10 år. Først i 1837 døde Anders Andersen i en alder af 86 år; det var da 60 år siden han var flyttet ind i Tarpgaard, hvor han altså blev resten af sit liv. Men Maren overgik ham dog og klarede endnu 2 år, inden hun døde i Tarpgaard i 1839, 87 år gammel.

Kilder:

Aabjerg Skifteprotokol (G446-1) side 269, 280.

Ulfborg Hind Herreds Justitsprotokol (B80A-5) side 430.

Jordebog over Aabjerg 1798, i Dokumenter til Auktionsprotokollen (B80A-232) nr. 362.

Ulfborg Hind Herred, Brandtaxationer (B80A-58) nr. 58 side 43-44.

Ulfborg Hind Herreds Skøde- og Panteprotokol (B80A-SP9) side 571, (-SP10) side 538, (-SP11) side 526.

Børn:

- i **Jørgen Andersen**, f. 1778 i Tarp i Vedersø sogn, d. 10.11.1862 i Kirkeby i Vedersø sogn. Fattigbetjent. Hmd. i Vedersø Kirkeby (303) 1807-39. Han blev gift med Karen Jørgensdatter, f. 1765, d. 30.10.1838 i Kirkeby i Vedersø sogn.
 - ii **Johanne Andersdatter**, f. 1779 i Tarp i Vedersø sogn, d. 23.03.1844 i Baunhus i Staby sogn, begravet 31.03.1844 i Staby. Husholderske for Jens Nielsen i Baunhus i Staby. Ugift.
- 9.
- iii **Maren Andersdatter**, f. 1781 i Tarp i Vedersø sogn, d. 09.02.1864 i Bjerregaard i Vedersø sogn, begravet 17.02.1864 på Vedersø kirkegård. Hun blev gift med Frederik Danielsen Hopp, ca. 1808.
 - iv **Karen Andersdatter**, f. 1784 i Tarp i Vedersø sogn, d. 04.12.1862 i Pralhede i Staby sogn, begravet 14.12.1862 i Staby. 1834,1845 og 1855 fattiglem i Madum. Hun blev gift med Christen Michelsen, 07.04.1806 i Stadil kirke, f. 1774 i Halkjær i Stadil sogn, d. 19.02.1832 i Hedehus i Madum sogn, begravet 25.02.1832 i Madum. Indsiddet, husmand i Hedehus i Madum.
 - v **Anne Andersdatter**, f. 1786 i Tarp i Vedersø sogn, d. 18.11.1873 i Fattighuset i Hee sogn, begravet 23.11.1873 i Hee. 1855 spinderske hos Søren Tarbensen i Hee. 1870 i fattighuset i Hee. Ugift almisselem.
 - vi **Anders Andersen**, f. 1788 i Tarp i Vedersø sogn, d. 1789 i Tarp i Vedersø sogn.
 - vii **Barbara Andersdatter**, f. 1789 i Tarp i Vedersø sogn, d. 08.07.1862 i Hvingel i Hee sogn, begravet 13.07.1862 i Hee. Hun blev gift med Mogens Knudsen, 15.04.1816 i Hee kirke, f. 1779 i Hundesvang i Hee sogn, døbt 01.01.1780 i Hee, d. 20.01.1836 i Hvingel i Hee sogn, begravet 28.01.1836 i Hee. Gmd. Hundesvang i Hee (matr. 39a) til 1833; Hvingel (matr. 8a) 1833-36.
 - viii **Anders Andersen (Lillegaard)**, f. 1791 i Tarp i Vedersø sogn, d. 24.09.1859 i Tarp i Vedersø sogn. Gdr. i Lillegaard i Tarp (506) 1824-48. Han blev gift med Karen Jensdatter, 18.10.1818 i Vedersø kirke, f. 1794 i Kjær i Vedersø sogn, d. 22.03.1845 i Tarp i Vedersø sogn, begravet 01.04.1945 i Vedersø. Skifte 28.4.1845, 3 børn.
 - ix **Bodil Andersdatter**, f. 1793 i Tarp i Vedersø sogn, d. 31.01.1886 i Saxenborg i Staby sogn. Hun blev gift med Christen Jensen, 05.10.1828 i Vedersø kirke, f. 19.06.1800 i Kjær i Vedersø sogn, d. 23.10.1843 i Saxenborg i Staby sogn. Hmd. Saxenborg i Staby sogn.
 - x **Jan Andersen**, f. 09.06.1796 i Tarp i Vedersø sogn, d. 19.10.1865 i Tarp i Vedersø sogn. Gdr. i Tarpgaard (504) 1826-61. Han blev gift med Maren Jensdatter, 04.04.1825 i Vedersø kirke, f. 1799 i Hug i Vedersø sogn, d. 16.09.1868 i Tarp i Vedersø sogn.
 - xi **Henrik Andersen**, f. 22.10.1798 i Tarp i Vedersø sogn, d. 10.03.1870 i Græm i Husby sogn, Ulfborg hrd. Hmd. Slothuse, Græm i Husby. Han blev gift med Kirsten Mikkelssdatter, 29.10.1837 i Vedersø kirke, f. 1805 i Basnæs, d. 29.08.1891 i Græm i Husby sogn, begravet 04.09.1891 i Husby. Født udenfor ægteskab i Basnæs i Tjæreby sogn ved Skælskør.

19. **Maren Jørgensdatter**, f. ca. 1752, d. 11.10.1839 i Tarp i Vedersø sogn, begravet 20.10.1839 på Vedersø kirkegård.

20. **Oluf Pedersen**, f. ca(?) 1745 i Hug i Vedersø sogn, d. ca. 1782 i Hug i Vedersø sogn. Han blev gift med NN.

Oluf Pedersen blev født i Hug i Vedersø før 1745, og o. 1770 overtog han efter moderen fæstegården i Hug. Den hørte under Aabjerg og havde et hartkorn på 4 tdr. og 4 skp.; der skulle ydes ½ plovs hoveri, og landgilden var i 1798 1½ td. rug og 2 lispund smør.

Omkring 1770 må han også være blevet gift, for i perioden 1770-86 fik han 6 børn, men navnet på hans kone kendes ikke.

Det gik imidlertid ikke godt med gården, og efter nogle år blev fæstegården taget fra ham og overdraget til en anden.

I 1782 døde han så, endnu før hans yngste søn blev født, og sønnen blev selvfølgelig kaldt op efter ham. Hans kones videre skæbne er ukendt.

Kilder:

Hoveriindberetninger for Aabjerg 1773 (B8-1052).

Jordebog over Aabjerg 1798, i Dokumenter til Auktionsprotokollen (B80A-232) nr. 362.

Aabjerg Skifteprotokol (G446-1) side 238, 267 ff.

Ringkøbing By Skifteprotokol (B80-128) side 154-167.

Børn:

10. i **Peder Olesen**, også kendt som Peder Olufsen, f. 1770 i Hug i Vedersø sogn, d. 24.09.1840 i Tarp i Vedersø sogn, begravet 29.09.1840 på Vedersø kirkegård. Han blev gift med Maren Andersdatter, ca. 1798.
- ii **Mette * Olufsdatter**, f. ca. 1772 i Hug i Vedersø sogn, d. 11.03.1834 i Skolehuset i Vedersø sogn, begravet 20.03.1834 i Vedersø. *forbindelsen til nævnte forældre er udokumenteret, men sandsynlig.
Ringkøbing, Hind, Vedersø, Kiærbye, , 12, FT-1801
Mette Olufsdatter 28 Ugift Logerende Et i uære besvangret fruentimmer
Oluf Knudsen 1 Ugift Hendes søn.
Hun blev gift med (2) Anders Mikkelsen, f. 1777 i Ringkøbing, døbt 17.10.1777 i Ringkøbing, d. 13.11.1863 i Kjærgaard i Madum sogn, begravet 22.11.1863 i Madum.
Søn af Anders Haurvig og hstr. Mariane Andersdatter. Fra (1834) almisselem i Madum.
- iii **Christen Olufsen**, f. 1775 i Hug i Vedersø sogn.
- iv **Lars Olesen**, f. 1777 i Hug i Vedersø sogn, d. 09.09.1834 i Sønderby i Staby sogn. Gmd. i Sønderby i Staby sogn (matr. 22) til 1834. Han blev gift med Barbara Christensdatter, f. ca. 1777 i Kildsig i Brejning sogn, d. 10.02.1855 i Tarp i Vedersø sogn, begravet 1855 i Staby kirkegård. Dåben ikke noteret i Brejning kirkebog.
Aftægt: 1850 i Staby; 1855 i Tarp i Vedersø sogn hos mands brorsøn.
- v **Maren Olufsdatter**, f. ca(?) 1780 i Hug i Vedersø sogn, d. 11.09.1853 i Grønne i Tim sogn ? Evt. gift 9.11.1817 i Tim Med Christen Poulsen (o.1772-23.6.1833), men som hendes forlover opgives hendes fader Ole Pedersen, der jo burde være død på det tidspunkt (måske skrivfejl for broder Peder Olesen)?? (denne Maren Olesdatter døde 11.9.1853 i Søndestgaardhus i Tim, 74 år gammel).
- vi **Ole Olufsen**, f. 1783 i Hug i Vedersø sogn.

21. **NN**, f. 1740/1750.

22. **Anders Pedersen**, også kendt som Anders Pedersen Kjær, f. ca. 1744 i Kjær i Vedersø sogn, d. 1801/1815 i Tarp i Vedersø sogn. Han blev gift med Karen Christensdatter.

Anders Pedersen blev gift o. 1770 med Karen Christensdatter, der var født o. 1736, men hvor vides ikke, og om hendes familieforhold ved vi kun, at hun havde en bror ved navn Knud, født 1734; han opholdt sig hos dem ved folketællingen i 1801.

Fra o. 1770 var Anders Pedersen fæster af den ene af de 4 Tarpgaarde, der hørte under Aabjerg og havde et hartkorn på 3 tdr. 3 skp. og 1 1/4 album; hoveriet var fastsat til 1/3 plov.

I næsten 30 år var Anders og Karen fæstere her (nu Tarpvej nr. 16); men de fik kun 2 børn (der overlevede), og det yngste var oven i købet åndssvagt, så det gav ikke meget arbejds-kraft.

Da den ældste datter o. 1798 blev gift med Peder Olesen, overlod de fæstegården til ham og gik på aftægt. Ved den lejlighed blev gården vurderet; den bestod af 3 længer: mod syd lå stuehuset, 12 fag; mod øst lå laden, 19 fag, og mod vest stald, fæ- og fårehus, 18 fag. Alle tre huse var opført af ege- og fyrretømmer med lervægge og stråtag.

Af redskaber var der 2 vogne, 1 plov med jern, 1 harve med jerntænder, 2 høleer, 2 lyng-leer, 4 river, 2 plejle, 1 jerngreb, 1 jernspade, 1 høfork, 1 hakkelseskiste med kniv, 3 korn-sække og 1 såløb. Til trækraft var der 2 heste, en sort på 8 år og en grå på 7 år.

Ved samme lejlighed blev det oplyst, at der normalt blev sået 4 tdr. rug, 1½ td. byg og 2 tdr. havre.

Anders Pedersen levede nu nogle år som aftægtsmand, men døde inden 1815. Karen Christensdatter døde i Tarp i 1824 i en alder af 87 år; hun "efterlod sig intet".

Kilder:

Hoveriindberetninger for Aabjerg 1773 (B8-1052).

Ulfborg Hind Herreds Syns- og Taksationsforretninger (B80A-53) nr. 140.

Ulfborg Hind Herreds Skifteprotokol (B80A-164) side 236.

Børn:

11. i **Maren Andersdatter**, f. ca. 1772 i Tarp i Vedersø sogn, d. 12.02.1851 i Tarp i Vedersø sogn, begravet 19.02.1851 på Vedersø kirkegård. Hun blev gift med Peder Olesen, også kendt som Peder Olufsen, ca. 1798.
- ii **Kirsten Andersdatter**, f. ca. 1778 i Tarp i Vedersø sogn, d. 15.07.1837 i Tarp i Vedersø sogn.

23. **Karen Christensdatter**, f. ca. 1736, d. 19.11.1824 i Tarp i Vedersø sogn, begravet 27.11.1824 på Vedersø kirkegård.

24. **Jens Graversen Nørgaard**, f. 1732 i Nørgaard i Skjern sogn, døbt 17.08.1732 i Skjern kirke, d. 1788 i Nørby i Velling sogn, begravet 08.07.1788 på Velling kirkegård.

Han blev gift med (1) Gunder Ibsdatter, 16.10.1757 i Skjern kirke, d. ca. 1759.

Han blev gift med (2) Anne Marie Nielsdatter, ca. 1760.

Jens blev den 25.6.1757 i Nysogn trolovet med Gunder Ibsdatter af Closteret, og den 16. oktober blev de viet i Skjern kirke. Ved den tid overtog han nok efter faderen fæstet af Nørgaard, der hørte under Lundenæs, gårdens hartkorn var på ca. 4½ td., landgilden var 1 rdl. og 2 mk., og der skulle ydes 1/4 plovs hoveri.

I 1758 fik de datteren Anna, men hun døde året efter; omtrent på samme tid må Gunder være død, hvorefter Jens giftede sig med Anne Marie Nielsdatter. Hvor de blev gift, og hvor hun var født, vides ikke; men de er hverken viet i Skjern eller Velling. Måske var hun datter af Niels Pedersen, der jævnlig er fadder ved deres 9 børns dåb.

I løbet af 1780'erne flyttede de til Nørby i Velling sogn, hvor de overtog en fæstegård, der hørte under Vennergaard, havde et hartkorn på 3 td. og 5 skp., og for øvrigt også hed (eller kom til at hedde) Nørgaard.

Her døde Jens Graversen få år efter i 1788, kun 55 år gammel.

Den 15.9.1788 blev der holdt skifte efter ham, "men efter at boens fattige tilstand var blevet overvejet og taget i betragtning, og saavel over indtægten som udgiften gjort beregning, befandtes at besværingen og udgiften langt ville overgaa indtægten, og altsaa ej kunde blive det ringeste enten for enken eller børnene at arve. Desaaarsag blev enken paalagt ifald hun vilde nyde godt af hendes sal. mands fæste at se den paa boen hæftede gæld uden an-svar for skifteforvalteren til enhver betalt, samt forsyne sine smaa umyndige børn med klæder og føde og holde dem efter christendoms pligt til ære og lære, indtil de selv kan er-hverve det fornødne. Og da ingen efter forespørgsel ved dette skifte videre havde at erindre, blev dette saaledes sluttet og tilendebragt."

Senere købte Anne Marie Nielsdatter gården til selveje, desuden købte hun et bol på 1 td. hartkorn, Røde Kro, i Nørby. I 1796 overlod hun Nørgaard til sønnen Jens og gik på aftægt hos ham; Røde Kro blev overtaget af sønnen Niels.

Hun døde som aftægtskone i Nørby i Velling i 1820 i en alder af 83 år.

Kilder:

Vennergaard Skifteprotokol (G444-2) side 69.

Hoveriindberetninger for Lundenæs 1773 (B8-1051).

Jordebog over Lundenæs (G452-1).

Jens Noe: Velling sogn ved Ringkøbing Fjord 1, 1986, side 229, 231.

Barn af Gunder Ibsdatter:

- i **Anna Jensdatter**, f. 1758 i Nørgaard i Skjern sogn, døbt 09.07.1758 i Skjern kirke, d. 1759 i Nørgaard i Skjern sogn, begravet 25.11.1759 på Skjern kirkegård.

Børn af Anne Marie Nielsdatter:

- ii **Niels Jensen Nørgaard**, f. 1761 i Nørgaard i Skjern sogn, døbt 20.12.1761 i Skjern kirke, d. eft. 1802. Boelsmand i Nørby i Velling (m. 9a). VS s. 229. Evt. flyttet fra sognet. Han blev gift med Kirsten Hansdatter, f. 1757, d. eft. 1802.
- iii **Gunder Anna Jensdatter**, f. 1763 i Nørgaard i Skjern sogn, døbt 20.11.1763 i Skjern kirke, d. eft. 1788. Ikke fundet ved folketællingerne 1787 og 1801. Måske død før 1814 hvor en brordatter kaldes op.
- iv **Jens Jensen Nørgaard**, f. 1767 i Nørgaard i Skjern sogn, døbt 23.03.1767 i Skjern kirke, d. 23.08.1854 i Ølgod sogn, begravet 01.09.1854 i Ølgod. Gmd., Nørgaard i Velling. Flytter 1838 med datteren og svigersønnen til Ølgod. Han blev gift med Mariane Nielsdatter, 14.10.1798 i Velling, f. 1767, d. 22.09.1833 i Nørby i Velling sogn, begravet 28.09.1833 i Velling.
- v **Anna Jensdatter**, f. 14.10.1770 i Nørgaard i Skjern sogn, d. 02.02.1854 i Nørby i Velling sogn, begravet 12.02.1854 i Velling. 1834, 1840 og 1845 i Nørgaard i Velling, hvor hun nyder ophold. Ugift Fruentimmer.
- vi **Inger Jensdatter**, f. 14.10.1770 i Nørgaard i Skjern sogn, d. 1771 i Nørgaard i Skjern sogn, begravet 14.10.1771 på Skjern kirkegård.
- 12. vii **Christen Jensen Nørgaard**, f. 23.09.1773 i Nørgaard i Skjern sogn, døbt 26.09.1773 i Skjern kirke, d. 17.10.1853 i Vesterager i Stadil sogn, begravet 24.10.1853 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Mette Madsdatter, 27.09.1801 i Stadil kirke.

- viii **Jacob Jensen Nørgaard**, f. 14.05.1776 i Nørgaard i Skjern sogn, d. 27.02.1868 i Ringkøbing, begravet 02.03.1868 i Ringkøbing. Snedker, V. Strandsbjerg i Ringkøbing. Han blev gift med Karen Pedersdatter, 02.11.1811 i Ringkøbing, f. ca. 1783 i Hee sogn, d. eft. 1845.
- ix **Inger Jensdatter**, f. 08.05.1779 i Nørgaard i Skjern sogn, d. 22.05.1815 i Vesterby i Rindum, begravet 01.06.1815 i Rindum. Hun blev gift med Gjøde Pedersen, 24.09.1809 i Velling, f. ca. 1782, d. 05.12.1832 i Vesterby i Rindum, begravet 12.12.1832 i Rindum. Fæstegårdmand i Vesterby i Rindum.
- x **Mads Jensen**, f. 26.02.1782 i Nørgaard i Skjern sogn, d. 04.08.1837 i Vorgod jordemoderhus. Husmand i Østerno. Jordemodermand i Stadil (508). Senere i Vorgod. Han blev gift med Anne Pedersdatter, f. 1793 i Agersbæk i Hee sogn, døbt 23.07.1793 i hjemmet, d. eft. 1870. Jordemoder. 1834 i Stadil. 1837- i Vorgod. 1870 hos sønnen i Timring.

25. **Anne Marie Nielsdatter**, f. ca. 1737, d. 04.05.1820 i Nørby i Velling sogn, begravet 14.05.1820 på Velling kirkegård.

26. **Mads Sørensen Stougaard**, f. 1742 i Stougaard i Stadil sogn, d. 08.10.1813 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 15.10.1813 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Anne Andersdatter, 01.11.1767 i Stadil kirke.

Mads og Anne blev trolovet 24.9.1767 i Stadil. Samme år var Mads' moder død, så han har formodentlig kort efter overtaget fæstet af gården efter faderen. Det var den ene af de 2 Stougaarde, der hver var på knap 4 tdr. hartkorn, og som hørte under herregården Søndervang.

Denne blev i 1769 overtaget af Andreas Høyer, der straks kom i strid med fæstebønderne. Sagen var, at gården Østertoft siden 1731 havde hørt sammen med Søndervang. "Og da hoveriet til Søndervang ikke var uoverkommelig, mente ejerne, at noget hoveri til Østertoft var rimeligt. Alligevel tog man, så vidt det kan ses, lidt lempeligt på dette, og bønderne havde den opfattelse, at det var godvilligt hoveri.

A. Høyer mente dog, at han kunne fordre dette hoveri, og i 1769 kom det så til sammenstød med bønderne om dette, og han måtte love sine bønder, at han ville holde sit i reglementet gjorde løfte om at lempe sig efter hvermands lejlighed og hartkorn med dette hoveri. Der gik så henvend 3 år, så blev bønderne enige om, at nu skulle det være slut, nu ville de frasige sig dette hoveri til Østertoft.

En søndag eftermiddag i maj 1772 gik de i samlet flok til Søndervang for at opsigte hoveriet. Høyer var ikke hjemme. De traf først ladefogeden Christen Holm, og spurgte efter husbonden og så efter ridefogeden Hans Brasch. Ja, ridefogeden var hjemme, men han gik sønden omme. Ladefogeden ville hente ham. Egentlig var ridefogeden lidt ræd for de mange mennesker; men han måtte jo om til dem.

Han gik dem da smilende i møde. Han var ikke så gammel i håndteringen, og Høyer siger om ham, at han af naturen var et venligt menneske.

Han sagde, at de kunne følge med ind i hans kammer, så kunne han høre, hvad de ville. De kunne dog ikke så nær alle være i kammeret. Ordføreren bad nu ridefogeden bringe deres opsigelse af hoveriet til Østertoft til husbonden og med gode ord påvirke ham, så de kunne blive fri for det. Det ville fuldstændig ruinere dem, hvis det skulle vedvare.

Unge Brasch følte sig vistnok lettet i sindet, da han fornam, at bønderne kun havde sådant ærinde; Høyer blev opbragt, da han kom hjem og hørte om dette bondetog. Han kaldte det rebellion eller oprør, og han ville aldeles ikke tage imod en sådan opsigelse.

Der gik så et par år. Da lod Høyer bønderne tilsige at køre tørv. De skulle hver køre 9 læs, men de 2 skulle de levere på Østertoft. Nu holdt bønderne vist en lille sammenkomst hos Niels Lauridsen i Alrum, men det sivede ikke ud, hvad de der talte sammen om. Høyer havde dog mistanke til, at de blev enige om ikke at køre de to læs til Østertoft.

Niels Lauridsen skulle have sagt, at han aldrig havde hentet tørv til Østertoft og ville "dievelen regiere sig" ikke, han ville levere til Søndervang, og det gjorde han. Han blev stævnet for retten. Et vidne søgte dog, at formilde hans udtalelse; han havde nok hørt, at han sagde, at han "Guds død og pine ikke ville køre til Østertoft". Høyer mente, at det var rent og skært oprør; men herredsfogeden tog lidt roligere på sagen, skønt man foreholdt ham, hvilke gruelige eder og bander, manden havde brugt.

Dog kunne han ikke kende anderledes, end at Niels Lauridsen skulle forrette efter tilsigelsen. Hverken Høyer eller bønderne var tilfredse med denne afgørelse. Høyer havde siden opsigelsen fået både rentekammerresolution og en lignende fra kancelliet, som tilpligtede bønderne at gøre hoveriet. Disse forhvervede imidlertid ved en kongelig resolution af 15. februar 1775 tilladelse til at søge sagen afgjort ved lands lov og ret, og så satte de en sag i gang om dette hoveri, der varede til der i 1780 blev afsluttet en "Convention om hoveriarbejde mellem ritmester Chr. Ehrenreich Brockdorff og samtlige bønder, der herefter skal forrette alt hoveri ved Søndervang", hvorved det blev fastsat, at bønderne ikke skulle gøre hoveri til Østertoft. Dog skulle de bjærge høet på engen Rybjerg Holm og sætte en fold til 50 stude; men den skulle ejeren selv holde i stand...

Hoverisagen er ikke fortrykte bønders sidste fortvivlede handling for at klare skærene, den er snarere udtryk for et velstående, selvsikkert bondesamfunds målbevidste stræben mod større uafhængighed både i økonomisk og i personlig henseende...

I 1778, mens striden om hoveriet til Østertoft står på, rejser bønderne med Niels Lauridsen, Mads Stougård og Jens Hansen i spidsen en anden sag imod Høyer. Hovedbygningen på Søndervang skulle fornyes. Den var hidtil en bindingsværksbygning med klinede vægge. Høyer satte en grundmuret hovedbygning i dens sted. Han fik murstenene fra teglværket ved Lønborggård og lod dem fragte med skibe til Ringkøbing. Købmand Jens Bjerg Rindum fragtede dem for 2 mrk 3½ skl pr. hundrede. Kørsel med byggemateriale var hovarbejde, og nu forlangte Høyer, at hovbønderne skulle betale denne fragt, da de var blevet fri for at køre den lange vej med stenene og blot skulle hente dem i Ringkøbing. Det satte de sig imod. Ville herremanden bygge store, grundmurede bygninger, måtte han selv betale. Høyer blev meget fornærmet over sine bønders uvil-lighed. Det er "bøndernes sædvanlige anskrig...", og han truer med at føre sagen til højesteret. Jeg har ikke fundet nogen afgørelse, og sagen er kun en episode midt i den standende strid om hovarbejdet, og der er noget, som tyder på, at hoveristridighederne gjorde Høyer træt og muligvis var en af grundene til, at han i 1780 solgte godset. Han havde tilbudt bøn-derne forlig, men Chr. Toft ville ikke bøje sig.

Da Høyer solgte gården, var striden endnu ikke forbi, og Høyer måtte med køberen, Brock-dorff, indgå den aftale, at dersom bønderne vandt, skulle han kvitte 1000 rdl i salgssummen. Disse penge søgte Høyer da at vælte over på bønderne, idet han tilbød frihed for hoveriet til Østertoft, hvis de ville betale summen. De kunne give ham en obligation for pengene; de måtte selv afgøre, hvornår den skulle udbetales, og om det skulle ske i store eller små afdrag. Han fordrede ikke engang renter. Bønderne afslog høfligt at udgive disse mange penge, og sagen fortsatte. Om de så til sidst gik ind på at modtage tilbudet, melder tingbogen ikke noget om. Men et år efter indgik de den før nævnte konvention om hoveriet med Brockdorff.

Ved konventionen ordnedes ikke alene bøndernes pligt over for Østertoft; men også hoveriet til hovedgården blev moderniseret. Hidtil havde sognet været delt til hoveri i fjerdinger, som blev tilsagt hver for sig. Når de blev tilsagt, så gik de og var rædde for, at de skulle gøre arbejdet for hinanden. Det gik så trægt, de kørte med slanter og klatter fra møddingen. Men hvor de havde lodarbejde, gik det bedre.

På andre godser var hovgerningen så vidt muligt inddelt i skifter, så hver plov havde sit stykke af marken, sit stykke af grøfterne, sit stykke i engene o.s.v. Det gav dog lidt lyst til at blive færdig, og man kunne ikke vælte arbejdet fra sig. Nu blev 57 hoverigørende bønder inddelt i 49 halve plove, og alt arbejde blev delt lige imellem de 49 halve plove, både ved avlingen og ved det arbejde, hvorfor der blev givet billetter. Alt blev så vidt muligt gjort til lodarbejde. Der havde også tidligere været forsøgt med inddeling, men den gamle deling i fjerdinger havde stået i vejen for reformen. Det var i hvert fald fogedernes mening, at den var skyld i, at arbejdet gik så trægt; men bønderne havde holdt fast ved det gamle." (Hardsyssels Årbog 1965 side 159-165).

Hoveriordningen af 1780 kom dog kun til at gælde i godt 10 år, for i 1791 blev Brockdorff træt af problemerne med skatter m.m., og han kom for skade at tilbyde et par af sine fæstebønder, at de kunne

købe Søndervang med fæstegods og kirke for 40.000 rdl., hvilket de sagde ja til. Det havde herremanden nok ikke forventet, og han prøvede da også at gå fra sit ord; men efter at bønderne havde henvendt sig til kronprinsen, måtte Brockdorff bøje sig, og Søndervang, der deltes i anparter, blev overtaget af sognets bønder.

Ved den lejlighed købte Mads Sørensen altså Stougaard til selveje for 430 rdl. samt 2 anparter i Søndervang a 100 rdl.; han måtte dog låne 400 rdl. af Peder Orloff i Rindum. Desuden måtte han love at forsørge sin gamle fader, så længe han levede, og efter hans død forskaffe ham en skikkelig begravelse. Faderen døde dog allerede året efter.

I 1804 døde Anne Andersdatter, knap 68 år gammel. Få år efter, den 4.10.1807, solgte Mads gården til sønnen Søren for 400 rdl. og på de vilkår, "at min søn forsvarligt forsørger mig med upåklagelig føde og klæde, tilsyn og pleje i denne min svage og senge-liggende omstændighed, så længe jeg lever, og efter min død lader mig sømmelig og kristelig begrave."

Mads Sørensen Stougaard døde af brystsyge i 1813, 71 år gammel.

Kilder:

Alfred Kaae: Vestjyske godsejere og deres bønder. I Hardsyssels Årbog 1965, side 5-196.

P. Stougaard Pedersen: Hing Herreds Historie.

Ulfborg Hind Herreds Skøde- og Panteprotokol (B80A-SP8 og SP10), (B80B-SP1).

Børn:

- i **Johanne Madsdatter**, f. 07.09.1768 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 11.09.1768 i Stadil kirke, d. 02.09.1850 i Kloster i Nysogn, begravet 08.09.1850 i Nysogn. 1801 jordemoder. 1834/1850 aftægtskone hos Terkel Jensen i Kloster. Hun blev gift med Knud Christensen Vanting, 09.10.1791 i Stadil, f. ca. 1763, d. 25.11.1833 i Kloster i Nysogn, begravet 01.12.1833 i Nysogn. Hmd. og fisker i Nysogns Kloster.
 - ii **Karen Madsdatter**, f. 1771 i Stougaard i Stadil sogn, d. 12.11.1862 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 21.11.1862 i Stadil. Hun blev gift med (1) Christen Pedersen Stougaard, 22.06.1794 i Stadil kirke, f. 1770 i Stougaard i Stadil sogn, d. 23.01.1817 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 02.02.1817 i Stadil. Gdr. Stougaard i Stadil (401). Hun blev gift med (2) Niels Christensen Kirk, 12.10.1817 i Stadil kirke, f. 1787 i Kolby i Stadil sogn, døbt 29.07.1787 i Stadil, d. 21.08.1855 i Kolby i Stadil sogn, begravet 28.08.1855 i Stadil. Gdr. Stougaard (401) 1817-28, Kirkegaard (304) 1828-34. (314). 0 børn.
 13. iii **Mette Madsdatter**, f. ca. 1773 i Stougaard i Stadil sogn, d. 16.02.1857 i Vesterager i Stadil sogn, begravet 25.02.1857 på Stadil kirkegård. Hun blev gift med Christen Jensen Nørgaard, 27.09.1801 i Stadil kirke.
 - iv **Søren Madsen Stougaard**, f. 1775 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 19.11.1775 i Stadil kirke, d. 18.01.1857 i Kirkeby i Vedersø sogn, begravet 25.01.1857 i Vedersø. Gmd. Stougaard i Stadil (402) 1807-16, Kjær i Vedersø (104) 1817-31, hmd. Vedersø Kirkeby (310) 1831-69. Han blev gift med (1) Mette Pedersdatter (Søgaard), 27.09.1801 i Stadil kirke, f. 1773 i Søgaard i Tim sogn, d. 18.11.1813 i Stougaard i Stadil sogn. Skifte B80A-163 s. 392, 6 børn. Han blev gift med (2) Karen Christensdatter, 25.10.1814 i Stadil kirke, f. 02.08.1788 i Stadilby i Stadil sogn, døbt 17.08.1788 i Stadil, d. 03.02.1869 i Kirkeby i Vedersø sogn.
27. **Anne Andersdatter**, f. 29.07.1736 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 30.07.1736 i hjemmet, d. 10.03.1804 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 16.03.1804 på Stadil kirkegård.
28. **Knud Jensen Gade**, f. ca. 1728 i Tarp i Vedersø sogn, d. 1801/1811 i Kjær i Vedersø sogn. Han blev gift med Inger Jacobsdatter, ca. 1755.

Knud Jensen fæstede først gården Gade, der hørte under Aabjerg; den lå i Hugby i Vedersø (nu Fjordsiden nr. 5), havde et hartkorn på 3 tønder, og der skulle ydes 1/3 plovs hoveri.

Her boede Knud og Inger i over 20 år, og her fødtes deres 6 børn; men på et tidspunkt o. 1780 ophørte fæsteforholdet, og de forlod Gade. Hvor de flyttede hen, står hen i det uvisse. Ved folketællingen 1787 er de ikke nævnt i Vedersø sogn, men kan for så vidt godt have boet her, da netop denne folketælling er mangelfuld. Fx mangler nogle af familierne i Hug og ude på Klitten, og da 2 af sønnerne opholder sig på Klitten ifølge lægdsrullen i 1789, kan det være her Knud og Inger har opholdt sig, indtil de i 1790 dukker op i Kær.

Her fik Knud Jensen Gade fæstebrev på en gård under Aabjerg på godt 2 tdr. hartkorn (nu Kæret nr. 13). I jordebogen over Aabjerg nævnes dog: "NB hands søn Lars Knudsen nyder fæste i følge hands faders fæstebrev af 3. juli 1790 imod hand betaler til Ejeren 16 rigsdaler". Landgilden var sat til 1 td. rug og 2 lipund (16 kg) smør pr. år, og desuden skulle der forrettes hoveri af 1/3 plov.

Den 31.1.1800 blev der foretaget en brandtaksationsforretning over gården, hvis 4 længer var opført af ege- og fyrretømmer og havde klinede vægge, mens taget var tækket med strå og lyng.

Stuehuset lå mod nord og var 10 fag lang og 8 alen bred. Det havde i den vestre ende en kælder med vinduer og kalkede vægge. Ved siden af lå stuen med loft, vinduer, kalkede vægge og panel ved den nørre side. Derefter kom et køkken med skorsten og ovn, og endelig bryggerstet med en gruekedel på ½ td. rummål, der blev vurderet til 4 rdl.

I modsætning til stuehuset var de 3 udhuse kun 6 alen brede. Mod øst lå der 5 fag, der blev brugt til fårehus og foderlade. Mod syd lå der 8 fag, der blev anvendt til lade og tærskelo samt fæhus, og endelig var der 4 fag mod vest, nemlig hestestald og materielhus. Værdien af bygningerne blev sat til 300 rdl. Dagen efter blev desuden holdt en syns- og taksationsforretning, der også omfattede gårdens redskaber, velsagtens i forbindelse med sønnens overtagelse af fæstet.

Redskaberne bestod af 1 beslagen vogn, 1 plov, 1 harve med jerntænder, 1 hakkelseskiste med kniv, 1 høle, 2 lyngleer, 2 river, 2 plejle, 1 trægreb, 1 jerngreb, 1 skovl, 1 spade, 1 kasteskovl, 1 høfork, 3 kornsække og et sæt hartøj. Desuden var der 2 sortbrogede heste, hver 7 år gamle. Alt sammen vurderet til godt 76 rdl.

3 år senere købte sønnen gården til selveje, og her har Knud og Inger vel været på aftægt til deres død, der indtraf i tidsrummet mellem folketællingen 1801 og kirkebogens begyndelse i januar 1815.

Kilder:

Hoveriindberetninger for Aabjerg 1773 (B8-1052).

Jordebog over Aabjerg 1798, i Dokumenter til Auktionsprotokollen (B80A-232) nr. 362.

Ulfborg Hind Herreds Syns- og Taksationsforretninger (B80A-53) nr. 105.

Ulfborg Hind Herred, Brandtaxationer (B80A-58) nr. 58 side 55.

Aabjerg Skifteprotokol (G446-1) side 321.

Ulfborg Hind Herreds Skifteprotokol (B80A-167) side 346.

Alfred Kaae: Staby Sogn, 1972. Side 418, 442.

Børn:

- i **Jens Knudsen (Bjerg)**, f. ca. 1757 i Hug i Vedersø sogn, d. 15.05.1840 i Bjerg i Staby Sogn. Gmd. Bjerg i Staby (matr. 36). Han blev gift med Maren Larsdatter, 23.11.1792 i Staby kirke, f. 1764 i Bjerg i Staby Sogn, d. 18.04.1831 i Bjerg i Staby Sogn.
- ii **Jacob Knudsen Skrædder**, f. ca. 1759 i Hug i Vedersø sogn, d. 29.05.1822 i Kjær i Vedersø sogn. Boelsmand og skrædder i Vedersø Kjær (109). Fæstebrev 1787. Han blev gift med Hedvig Gudmandsdatter Krog, ca. 1789, f. 08.01.1764 i Estvad sogn, døbt 15.01.1764 i Estvad, d. 09.12.1821 i Kjær i Vedersø sogn, begravet 12.12.1821 i Vedersø. Skifte B80A-164 s. 37, 6 børn.
- iii **Maren Knudsdatter**, f. ca. 1761 i Hug i Vedersø sogn, d. 08.09.1849 i Sønderklit i Husby sogn, Ulfborg hrd., begravet 16.09.1849 i Husby. Hun blev gift med (1) Anders Nielsen,

ca. 1786, f. 1754 i Husby Klit i Husby sogn, d. 18.11.1788 i Stadil Fjord, begravet 21.12.1788 i Husby. Gmd. og fisker Husby Klit (903). Druknet. Skifte G412-3 s. 2. Hun blev gift med (2) Mads Jørgensen Bækby, 20.11.1789 i Husby kirke, f. 1761 i Bækby i Husby sogn, døbt 18.09.1761 i Husby, d. 10.02.1828 i Husby Klit i Husby sogn, begravet 17.02.1828 i Husby. Gmd. Husby Klit (903).

iv **Niels Knudsen Vestergaard**, f. ca. 1763 i Hug i Vedersø sogn, d. 16.11.1840 i Hug i Vedersø sogn. Gdr. Vestergaard i Hug (620) 1795-1840. Skifte B80A-167 s. 346b, 5 søskende. Han blev gift med (1) Kirsten Olufsdatter, f. 1765, d. 23.08.1816 i Hug i Vedersø sogn. Han blev gift med (2) Inger Nielsdatter, 28.10.1817 i Vedersø kirke, f. ca. 1788 i Staby sogn, d. 22.11.1858 i Hug i Vedersø sogn.

14. v **Lars Knudsen Gade**, f. ca. 1766 i Hug i Vedersø sogn, d. 13.03.1836 i Kjær i Vedersø sogn, begravet 21.03.1836 på Vedersø kirkegård. Han blev gift med Else Larsdatter, ca. 1798.

vi **Christen Knudsen**, f. ca. 1771 i Hug i Vedersø sogn, d. 27.03.1855 i Kirkgaard i Staby sogn. Gdr. Kirkgaard i Staby (matr. 28) 1801-52. Han blev gift med Karen Jacobsdatter, 22.11.1801 i Staby kirke, f. 1777 i Kirkgaard i Staby sogn, døbt 28.09.1777 i Staby, d. 28.08.1861 i Kirkgaard i Staby sogn, begravet 04.09.1861 i Staby.

29. **Inger Jacobsdatter**, f. ca. 1728, d. 1801/1815 i Kjær i Vedersø sogn.

30. **Lars Pedersen Kornberg**, f. ca(?) 1740, d. ca. 1775 i Kjær i Vedersø sogn. Han blev gift med Johanne Jensdatter.

Lars må være født før 1745 og er formodentlig søn af Peder Christensen Kornberg, som i 1730'erne og 40'erne flere gange omtales som boende i Vedersø Kær. Han blev o. 1768 gift med Johanne Jensdatter, der var født o. 1739. Hun kunne være datter af Jens Christensen (Høj) (1708-17**) og Karen Nielsdatter (1710-38) i Kolby i Stadil, hvis datter Johanne var født 3.10.1738; men der findes ingen beviser for det. Lars Pedersen fæstede o. 1768 en gård under Aabjerg i Vedersø Kær (nu Kæret nr. 15) på knap 4½ tdr. hartkorn; landgilden var 4 rdl. årlig, og hoveriet var 2 spænddage, 1 karl og 1 pige ugentlig. Her fik parret 4 børn; om nr. 2, Knud, får vi at vide, at han er kaldt op efter Knud Jensen i Kær, hvorfor han arver lidt efter enken, da hun dør i 1776. Måske er Knud Jensen gårdens tidligere fæster, men hvilken forbindelse der i øvrigt er mellem de to familier, vides ikke. Ved samme lejlighed får vi oplyst, at Lars Pedersen Kornberg er død, men desværre er der ikke nogen skifteforretning efter ham i Aabjergs skifteprotokol.

Johanne Jensdatter giftede sig kort efter med Jacob Pedersen, der var født o. 1750 i Kær, hvor faderen Peder Christensen var fæster, og sammen fik de yderligere 3 børn. Jacob overtog fæstegården efter Lars Pedersen; ved hoverioverenskomsten i 1796 blev hoveriet fastsat til 1/3 plov, og landgilden var steget til 5 rdl.

Jacob Pedersen døde imidlertid allerede i juli 1796, og Johanne sad nu enke for 2. gang. Den 8. august blev der holdt skifteforretning efter ham, og som "rette føed" værge for hans 3 umyndige børn blev indsat Christen Pedersen Kjær og Anders Pedersen i Tarpgaard. Herefter blev boets genstande vurderet og registreret.

I dagligstuen var der 1 bord på fod, 1 fyrretræsskammel, 2 stole, 1 ur, 1 bilæggekakkelovn, 6 sorte flasker, 1 spølkum, 1½ dusin sorte sætter, 3 røde fade, 4 stentallerkener, 4 træatallerkener og 5 røde potter, desuden sengeklæder: 1 rødtribet overdyne, 1 gl. hølsklæde og 1 lagen.

I et kammer var der 1 sribet overdyne, 1 hølsklæde, 1 lagen og 3 hovedpuder samt en egekiste med den afdødes klæder. Efter hans ønske skulle kiste og klæder forlods gives til sønnen Lars, hvilket blev godkendt.

I kælderen var der 1 bord på fod, 2 halmløbe, 1 halvtønne, 1 fjerding, 1 kærne, 2 standfjerdinger og 1 sold; i bryggerhuset var der 1 gruekedel, 1 drift tran, 1 balje, 1 lille kar, 1 dejkar, 1 strippe 1

fyrretræsskammel, 1 par håndkværne, 1 halmsælde, 4 løbe, 1 rugkurv, 1 standfjerdning, 2 sække, 1 pose og 1 gl. høle.

I gården var der 1 spand, 1 vandtrug, 1 gl. trævogn med 5 stk. møgøj, 1 halvbeslagen vogn, 1 vogn med 1 par beslagne hjul, 1 plov uden hjul, 1 harve med jerntænder, 1 par haver, 1 vognskrin, 1 gl. skræv og lejrer, drættetøj til 4 bæster, 3 hølere på skaft, 3 river, 1 høfork, 2 lyngleer, 2 spader, 1 jerngreb, 1 trægreb, 1 økse, 1 hammer, 1 knibtang, 1 sav, 1 sæt hartøj, 5 nye fjæl, 9 stk. småtræ, 2 fjæl og 1 planke, 1 hjul, 2 halmløbe, 2 kornsække og 1 hakkelseskiste med kniv.

Dyrene bestod af 1 sortbroget ko, der havde fået 4 kalve, 1 gråbroget og en rød, der hver havde fået 4, 1 grå, der havde fået 2 og 1 hvid ko, der havde fået 1 kalv; desuden 1 grå kvie, 2 sortbrogede studekalve, 12 får, 6 lam og 2 grise.

Hele indboet blev i alt vurderet til 174 rd. 3 mk. og 5 sk.

Desuden blev gården synet og takseret. Den bestod af 4 længer, der alle var opført af ege- og fyrretømmer og havde lervægge og strå- og lyngtækket tag. Stuehusets 14 fag lå mod vest; stald, fæ- og fårehus bestod af 22 fag og lå mod øst; mod nord lå en 11-fags hølade, disse 3 huse var alle i god stand; men laden, der lå mod syd og bestod af 24 fag, skulle repareres for 2 rd. 3 mk. og 4 sk.

Alt i alt blev fæstegårdens udgæld og besværing takseret til godt 121 rd., begravelsesomkostningerne inklusive hensættelse til enkens begravelse var på 20 rd., skatte- og landgilderestancer var på 16 rd., folkelønnen var på 22 rd. og skifteomkostningerne blev 3 rd.; udgift i alt 182 rd. 3 mk. og 12 sk. Altså blev der ikke noget for enken og børnene at arve.

Johanne beholdt fæstegården, men overlod den kort efter til sønnen Knud, der havde den i september 1798, hvor den igen blev takseret, sandsynligvis i forbindelse med hans overtagelse af den.

Johanne Jensdatter døde formentlig i 1798 og blev således kun ca. 60 år gammel.

Kilder:

Obligation i Landstingets Skøde- og panteprotokol (B24-699) 3.5. 1768 s. 789.

Hoveriindberetninger for Aabjerg 1773 (B8-1052).

Jordebog over Aabjerg 1798, i Dokumenter til Auktionsprotokollen (B80A-232) nr. 362.

Ulfborg Hind Herreds Syns- og Taksationsforretninger (B80A-53) nr. 75 og 230.

Aabjerg Skifteprotokol (G446-1) side 41, 97, 113, 262, 367-370.

Ulfborg Hind Herreds Skifteprotokol (B80A-163) side 393.

Ringkøbing By Skifteprotokol (B80-126) side 474.

Hardsyssels Aarvog 1944 side 41.

Børn:

i **Peder Larsen**, f. ca. 1769 i Kjær i Vedersø sogn, d. 01.07.1834 i Bjerregaard i Vedersø sogn, begravet 06.07.1834 i Vedersø. Gmd. Bjerregaard i Vedersø (205) 1811-39. Skifte B80A-166 s. 473, 8 børn. Han blev gift med Else Jacobsdatter, ca. 1804 i Staby, f. 1780 i Staby sogn, døbt 21.05.1780 i Staby, d. 08.01.1850 i Bjerregaard i Vedersø sogn, begravet 15.01.1850 i Vedersø.

ii **Knud Larsen Kjær**, f. ca. 1770 i Kjær i Vedersø sogn, d. 1805 i Kjær i Vedersø sogn. Gmd. i Vedersø Kjær (103). Skifte B8-1096, 08.03.1805.

1583 Knud Lauridsen ved Vedersø Kær. 8.3.1805.

E: Johanne Cathrine Andersdatter. LV: far Anders Jørgensen Krog i Vedersø Tarp. B: Jacob 5½, Johanne 3½, Julene 7 uger den 22.8.1805. FM: farbror Peder Lauridsen Kjær, Laurids Knudsen Gade i Vedersø Kær. Desuden nævnes afdødes bror Jens Lauridsen i Holsten. Han blev gift med Johanne Cathrine Andersdatter, ca. 1798, f. 1778 i Tarp i Vedersø sogn, d. 09.04.1838 i Kjær i Vedersø sogn.

15. iii **Else Larsdatter**, f. ca. 1771 i Kjær i Vedersø sogn, d. 30.10.1847 i Kjær i Vedersø sogn, begravet 05.11.1847 på Vedersø kirkegård. Hun blev gift med Lars Knudsen Gade, ca. 1798.

iv **Jens Larsen**, f. ca. 1775 i Kjær i Vedersø sogn, d. 1808 i Ulfborg, begravet 02.04.1808 i Ulfborg. 1805 i Holsten. Han blev gift med Mariane Andersdatter, f. 1770 i Uglkjær i Staby sogn, døbt 07.01.1770 i Staby, d. 10.09.1859 i Hulsig i Velling sogn, begravet 15.09.1859 i Velling. Boede som enke i Velling fra (1834) til sin død.

31. **Johanne Jensdatter**, f. ca. 1739, d. ca. 1798 i Kjær i Vedersø sogn. Evt. datter af Jens Jørgensen og Anne Rasmusdatter i Vedersø kjær. Hun blev gift med (1) Lars Pedersen Kornberg, ca. 1768. Hun blev gift med (2) Jacob Pedersen Kjær, ca. 1775 i Vedersø, f. ca. 1750 i Kjær i Vedersø sogn, d. juli 1796 i Kjær i Vedersø sogn, Fæstegmd. i Vedersø Kjær (103) 1776-98. Skifte G446-1 s. 367, 3 børn.

Barn af Lars Pedersen Kornberg: se ovenfor

Barn af Jacob Pedersen Kjær:

v **Kirstine Jacobsdatter**, f. 1776 i Kjær i Vedersø sogn, d. 03.03.1839 i Hug i Vedersø sogn, begravet 10.03.1839 i Vedersø. Hun blev gift med Christen Christensen Vinkel, ca. 1798, f. 1773 i Tarp i Vedersø sogn, d. 04.05.1836 i Hug i Vedersø sogn, begravet 15.05.1836 i Vedersø. Hmd. i Vedersø Kirkeby (318) 1805-11. Gmd. i Hug (612) 1811-37.

vi **Karen Jacobsdatter**, f. 1781 i Kjær i Vedersø sogn, d. 28.01.1804 i Ringkøbing. Ugift. Skifte B80-126: 515 Karen Jacobsdatter, tjenestepige i Ringkøbing. 28.1.1804, fol.474B. A:

1) bror Laurids Jacobsen i Vedersø

2) søster Kirsten Jacobsdatter g.m. Christen Christensen Tarp i Vedersø

3) halvbror Knud Lauridsen i Vedersø

4) halvbror Peder Lauridsen i Vedersø

5) halvbror Jens Lauridsen i Vedersø

6) halvsøster Else Lauridsdatter g.m. Laurids Knudsen Kjær i Vedersø.

vii **Lars Jacobsen**, f. 1783 i Kjær i Vedersø sogn, d. 1813 i Bjerregaard i Vedersø sogn. Ugift. Skifte B80A-163 s. 393.

32. **Niels Danielsen Hopp**, f. 1709 i Yttrup i Rybjerg sogn, døbt 06.10.1709 i Rybjerg kirke, d. 1775 i Vedersø sogn, begravet 09.08.1775 på Vedersø kirkegård. Han blev gift med Christence Thøgersdatter, 16.11.1732 i Estvad kirke.

Christence tjente 1727-32 i huset hos sekretær Benzons på Estvadgaard, og blev trolovet her den 24. oktober 1732 med Niels. Efter vielsen forlod de Salling og slog sig ned i Vedersø. Her blev Niels Danielsen Hopp sognefoged i 1733 efter Christen Nielsen.

Kaldsretten til degneembedet i Vedersø hørte under herregården Aabjerg, der på dette tidspunkt ejedes af Christen Linde (1697-1743), og hos ham var Niels Danielsen Hopp muligvis ansat allerede før 1733, idet han den 30.4.1732 blev sat til at forestå skiftet efter Christen Skrædder i Vedersø som Christen Lindes "tjennere". Der kan dog være tale om en fejlskrivning af årstallet, da skifteforretningen i protokollen er placeret mellem skifter fra 1733, og i så fald er Niels Danielsen Hoppes "tjenerforhold" til Christen Linde, at han er degn i dennes sogn.

I 1736 genoptog Niels Danielsen Hopp for øvrigt arbejdet med at forestå skifteforretningerne på Aabjerg gods, når en fæstebonde var afgået ved døden, et arbejde han jævnligt udførte helt frem til 1763.

Om degnens arbejde foreskrev Chr. V's Danske Lov i 1683 ganske vist, at "de maa ej være tingskrivere eller betjene andre verdslige bestillinger" (II Bog XV.4). Men den slags så man åbenbart stort på så langt fra hovedstaden.

Loven sagde også, at degnene skulle være studenter, det var hverken Niels Danielsen Hopp eller sønnen Daniel, der efterfulgte ham.

Vi må dog gå ud fra, at han alligevel udførte en degns pligter, nemlig at forestå kirkesangen, at passe klokkeringningen, at være bud for præsten og at undervise sognets ungdom i børnelærdommen en gang om ugen.

Degneboligen i Vedersø var et fæstehus i Hugby på 4 skp. hartkorn under Aabjerg, og her blev Niels Danielsen Hopp sognets første skoleholder.

I 1743 havde han en årlig indkomst på 14 rigsdaler, hvoraf de 4 gik til kopskat. Til sam-menligning havde præsten en indkomst på 107 rdl. og måtte i kopskat betale 12 rdl. + 6 rdl. af 4 karle og 2 piger. Degneindkomsten var i 1749 steget til 20 rdl.

I denne degnebolig levede altså Niels Danielsen Hopp med sin familie, men hvor mange børn han og Christence fik, vides ikke med sikkerhed, da sognets kirkebøger fra før 1815 ikke længere eksisterer. Fra skiftet efter Niels' bror Knud Danielsen Hopp i Viborg den 20.6.1777 ved vi imidlertid, at de efterlod sig en søn og to døtre.

Christence Thøgersdatter døde formodentlig før 1748, for fra dette og de følgende år eksisterer der nogle kirkebogsuddrag om de mest "betydelige" personer i sognet, og heri er hendes dødsfald ikke nævnt. Derimod får vi at vide, at degnens søster, Anne Berthe, døde i Vedersø den 2.9.1759. Det er vel ikke utænkeligt, at hun har stået for broderens husholdning efter Christences død.

Niels Danielsen Hopp nåede at være degn for 4 præster i løbet af 42 år.

Den første af dem var Mads Rafn, der blev præst i Vedersø i 1721; hans fader boede i Breum på Salling, så det var måske gennem ham, Niels Hopp fandt til Vedersø.

Mads Rafn blev til sidst "urigtig" i hovedet, og i 1746 blev Jørgen Rafn indsat til at være hjælpepræst; han overtog hele embedet i 1749 og havde det til sin død i januar 1763.

Derefter fulgte Hans Borch, der var præst i 10 år. Om følgende klage fra ham er møntet på Niels Danielsen Hopp, kan vi ikke vide; men den siger dog lidt om præstens syn på degne.

"Højædle Højærværdige gunstige Hr. Biskop.

Jeg har herved den ære at indsende for Hind Herred:

1 de anbefalede attester om kirkepatronerne og degnene

2 do. angaaende Candidati ministeria

3 do. angaaende lejermaalsbøder

Da jeg allerede i den korte tid, jeg har forrettet provsteembedet, har erfaret, at degnene er heel skødesløse med at befordre brevene... undertiden beholder brevene hos sig i 2 hele dage, undertiden skal lade omløbende tiggere tage dem med sig, undertiden ligge brevene hen i kroehuse, hvor brevene af drukkenbolte aabnes, læses og besudles med tobakaske, hvilken sidste befodringsmaade er den allerutaaleligste... saa vil (jeg) spørge, hvorledes jeg beqvemmeligst derpaa skal raade bod, da de fast utallige derom ergangne (påmindelser) ej agtes.

Kan det ej tillades, at jeg maa, naar jeg befinder saadan forsætlig skødesløshed, mulkttere den skyldige fra 1 til 2 mark til herredskassen.

Deres underdanigste tjener Hans Borch Vedersø Præstegaard 10. December 1768".

Hvad bispen svarede, vides ikke. Ej heller, om Niels Danielsen Hopp overhovedet har haft kendskab til skrivelsen (det var jo dog ikke degnene, der blev beskyldt for at åbne provstens breve). Måske drejede sagen sig mere om en nyudnævnt og ambitiøs provsts forsøg på at synliggøre sig over for de højere myndigheder.

Efter Hans Borchs død den 5.4.1773 blev Niels Grave sognepræst; men ham nåede Niels Danielsen Hopp kun at tjene i godt 2 år, inden han selv døde i august 1775 i en alder af 66 år.

Kilder:

Aabjerg Skifteprotokol (G446-1), side 26 og 41 ff.

Ribe Bispearkiv: pakke med dokumenter vedr. Hind Herred (C4-39).

Ejnar Poulsen: Hardsyssels Degnehistorie.

Alfred Kaae: Fra Vedersø. 1939. Side 18-20.

Kong Christian den Femtes Danske Lov.

Lengnicks Kirkebogsuddrag for Vedersø (H6(1)-38).

Børn:

16. i **Daniel Nielsen Hopp**, f. 1734 i Vedersø sogn, d. 01.01.1800 i Vedersø sogn, begravet 10.01.1800 på Vedersø kirkegård. Han blev gift med (1) Mette Nielsdatter Bjerg, 01.03.1776 i Bøvling kirke. Han blev gift med (2) Edel Nielsdatter Hug, ca. 1794.
 - ii **NN Nielsdatter Hopp**, f. ca(?) 1740 i Vedersø sogn.
 - iii **Karen Nielsdatter Hopp**, f. ca(?) 1740 i Vedersø sogn, d. 1787/1793.
33. **Christence Thøgersdatter**, f. 1702 i Estvad sogn, døbt 29.09.1702 i Estvad kirke, d. før (?) 1748.
34. **Niels Christensen Storbjerg**, f. ca. 1718 i Bøvling sogn ?, d. 1792 i Bøvlingbjerg i Bøvling sogn, begravet 28.01.1792 i Bøvling kirkegård. Han blev gift med Karen Nielsdatter.

Niels er muligvis søn af Christen Skaghede og er i så fald døbt i Bøvling den 16.10.1718. Karen er måske den datter af Niels Lille-bjerg, der blev døbt 17.12.1719 i Bøvling.

Niels Christensen blev gift med Karen før 1748, og han var vist fra o. 1750 fæster i Storbjerg i Bøvling. Gården Storbjerg hørte under Ryssensten og havde et hartkorn på tønner 6-7-0-2, og der skulle ydes ½ plovs hoveri. I 1787 nævnes han som fæster af Storbjerg i Bøvlingbjerg, et hus uden hartkorn under samme gods. Om han oprindeligt har været medfæster af gården, eller hele tiden kun har fæstet Storbjerg, der velsagtens er udstyk-ke fra gården, vides ikke.

Da Niels Christensen døde i 1792, havde den yngste søn overtaget Storbjerg, og her var Niels på aftægt. Han blev begravet på Bøvling kirkegård den 29.1.1792 "med ceremonie", 75 år gammel.

Den 25. februar blev der holdt skifte efter ham, selv om efterladenskaberne kun var 1 fyrrekiste med lås og nøgle, og så hans gangklæder: 1 blå klædeskjole, 1 blå vest med metalknapper, 1 blå damaskestrøje med metalknapper, 1 par skindbukser med metalknapper, 1 skindtrøje med metalknapper, 1 brun vadmelstrøje, 1 gammel blå vadmelstrøje med metalknapper, 1 blå vadmelsbrystduge, 1 gammel skindlivstykke, 1 gammel lappet skindtrøje, 1 grøn vadmelstrøje, 1 gammel brun kabuds, 1 broget hue, 1 grøn fløjlshue, 1 gammel hue, 4 par strømper, 1 par gamle blå vanter, 1 par røde halvvanter, 4

hørgarnsskjorter, 2 halskraver, 1 par ærmer, 3 par brogede og 1 hvidt halsklæde, samt et par sko med metalspænder, i alt vurderet til 12 rdl., 2 mk. og 6 skilling.

Sønnen Peder bad om at få det hele udleveret, da han havde bekostet begravelsen med 16 rdl., og desuden ville han forsørge moderen resten af hendes tid og sørge for hendes begravelse, når hun døde. Det havde ingen af de andre arvinger noget imod, og dermed var dette skifte sluttet.

Karen levede endnu 5 år som aftægtskone, inden hun døde i 1797. "Den 22. sept. blev Karen Nielsdatter, Niels Christensens enke på Bøvling Bjerg begravet med ceremonie, 79 aar gammel."

Kilder:

Ryssensten Birk Justitsprotokol (B77C-1), side 266, 305, 318.

Ryssensten Skifteprotokol 1775-1801 (G412-2), side 254-255.

Børn:

- i **Niels Nielsen Bjerg**, f. ca. 1748 i Bøvling sogn, d. eft. 1801. 1787, 1801 Most Mølle i Almind sogn, Viborg amt. Han blev gift med Marie Jørgensdatter, f. 1752.
 - ii **Else Nielsdatter**, f. ca. 1750 i Bøvling sogn, d. eft. 1787. Maagaardhus. (1801 enke i et jordløst hus i Bøvling, 59 år)? Hun blev gift med (1) NN. Hun blev gift med (2) Jens Jensen, f. ca. 1736, d. eft. 1787. Øster Bøvling.
 17. iii **Mette Nielsdatter Bjerg**, f. ca. 1753 i Bøvling sogn, d. 03.07.1793 i Vedersø sogn, begravet på Vedersø kirkegård. Hun blev gift med Daniel Nielsen Hopp, 01.03.1776 i Bøvling kirke.
 - iv **Anna Elisabeth Nielsdatter**, f. ca. 1756 i Bøvling sogn, d. 13.12.1821 i Grønsmølle i Nees sogn, begravet 23.12.1821 i Nees. Hun blev gift med (1) Ole Nielsen, f. ca. 1755, d. 1787. Boelsmand og snedker, Uldsundbye i Nees. Skifte Ulsund 3.11.1787, 2 børn + 1 i vente. Hun blev gift med (2) Bertel Jespersen, ca. 1788, f. ca. 1760, d. 07.04.1840 i Amstrup i Møborg sogn, begravet 20.04.1840 i Møborg. Gmd. og tømrer i Grønsmølle i Nees.
 - v **Christen Nielsen**, f. ca. 1759 i Bøvlingbjerg i Bøvling sogn. 1792 tjenende i København.
 - vi **Peder Nielsen Bjerg**, f. 1762 i Bøvlingbjerg i Bøvling sogn, døbt 07.02.1762 i Bøvling kirke, d. 30.10.1828 på Bjerget i Bøvling sogn, begravet 09.11.1828 i Bøvling. Fæster i Storbjergshus i Bøvling, ved død boelsmand på Bjerget. Han blev gift med Anne Jensdatter, 28.10.1791 i Bøvling kirke, f. ca. 1761 i Bøvling, d. eft. 1845.
35. **Karen Nielsdatter**, f. ca. 1719 i Bøvling sogn ?, døbt 17.12.1719 i Bøvling kirke ?, d. 1797 i Bøvlingbjerg i Bøvling sogn, begravet 22.09.1797 i Bøvling kirkegård.
36. **Anders Andersen Lillegaard**, f. ca. 1720 i Silbjerg i Staby sogn, d. før 1801 i Tarp i Vedersø sogn. Han blev gift med Maren Jensdatter, ca. 1748.

Anders kom tidligt ud at tjene, da faderen "fradøde dem tidlig", og fra 1739 tjente han i Vedersø sogn. Han blev o.1749 fæster i Lillegaard i Tarp, der hørte under Aabjerg og havde et hartkorn på tønner 4-3-1-1. År 1800 bestod Lillegaard af 4 længer: mod nord stuehuset 10 fag, mod øst stalden 10 fag, mod syd lo og lade 12 fag og mod vest lade, vogn- og tørvehus 10 fag. Mon ikke den har været indrettet på samme måde i Anders Andersens tid; han var her til ca. 1785, da sønnen overtog den.

Anders Andersen Lillegaard døde inden 1801, men pga. manglende kirkebog kendes årstallet ikke. Maren Jensdatter døde i Vedersø i 1823 og angaves da at være 99 år og 7 måneder, men det er vist lidt for meget; endvidere oplyses det, at hun efterlader sig 8 levende børn, desværre oplyses navnene ikke.

Kilder:

Ulfborg Hind Herreds Justitsprotokol (B80A-5), side 436-438.

Ulfborg Hind Herreds Skifteprotokol (B80A-164), side 151b.

Ulfborg Hind Herreds Syns- og Taksationsforretninger (B80A-58), nr. 124.

Alfred Kaae: Staby Sogn. Side 428.

Børn:

- i **Villads Andersen Lillegaard**, f. ca. 1751 i Tarp i Vedersø sogn, d. 13.11.1823 i Tarp i Vedersø sogn. Gmd. i Lillegaard i Tarp (506) o. 1785-1824. Han blev gift med Maren Nielsdatter, f. ca. 1760, d. 05.02.1828 i Tarp i Vedersø sogn.
18. ii **Anders Andersen**, f. ca. 1752 i Tarp i Vedersø sogn, d. 10.11.1837 i Tarp i Vedersø sogn, begravet 19.11.1837 på Vedersø kirkegård. Han blev gift med Maren Jørgensdatter, ca. 1777.
- iii **Jens Andersen Lillegaard**, f. ca. 1754 i Tarp i Vedersø sogn, d. 16.10.1826 i Kirkeby i Vedersø sogn, begravet 24.10.1826 i Vedersø. Ladefoged på Aabjerg (1798). Husmand i Kirkeby i Vedersø (308). Han blev gift med Karen Christensdatter, ca. 1792, f. ca. 1770 i Moseby i Husby sogn, Ulfborg hrd., d. 05.02.1844 i Bjerregaard i Vedersø sogn, begravet 11.02.1844 i Vedersø.
- iv **Anne Marie Andersdatter**, f. ca. 1757 i Tarp i Vedersø sogn, d. 01.08.1835 i Søndertoft i Staby sogn, begravet 07.08.1835 i Staby. Hun blev gift med Lars Jensen Toft, ca. 1786, f. 1763 i Søndertoft i Staby sogn, døbt 05.04.1763 i Staby, d. 24.04.1837 i Søndertoft i Staby sogn, begravet 04.05.1837 i Staby. Gmd. Søndertoft i Staby (035) til 1820.
- v **Anne * Andersdatter**, f. 1758 i Tarp i Vedersø sogn, d. 20.06.1831 i Kjær i Vedersø sogn. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte forældre. Hun blev gift med Anders Olufsen Riskjær, f. 1756 i Riskjær i Tim sogn, døbt 18.07.1756 i Tim kirke, d. 13.05.1823 i Kjær i Vedersø sogn. Gmd. i Kjær i Vedersø (114) 1786-1823, selveje fra 1803. Skifte B80A-164 s. 163, 1 barn.
- vi **Peder Andersen**, f. 1765 i Tarp i Vedersø sogn.
- vii **Christen Andersen Lillegaard**, f. ca. 1770 i Tarp i Vedersø sogn, d. 20.12.1831 på Holstebro sygehus, begravet 26.12.1831 i Raasted. Gdr. 1801 i Helsing, senere i Snerp i Raasted sogn. Han blev gift med El Cathrine Christensdatter, f. 21.08.1765 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 25.08.1765 i Stadil, d. 15.11.1830 i Snerp i Raasted sogn, Ulfborg hrd., begravet 21.11.1830 i Raasted.
- viii **Niels Andersen Lillegaard**, f. ca. 1774 i Tarp i Vedersø sogn, d. 22.02.1842 i Hug i Vedersø sogn. Gmd. i Hug i Vedersø (603). Han blev gift med (1) Kirsten Nielsdatter (Skytte), 11.04.1814 i Vedersø kirke, f. 19.11.1786 i Hug i Vedersø sogn, d. 14.02.1862 i Hug i Vedersø sogn. Han blev gift med (2) Anne Cathrine Pedersdatter, f. 14.11.1816 i Kirkeby i Vedersø sogn, d. 15.11.1909 i Kirkeby Hede i Husby sogn, begravet 21.11.1909 i Husby. Fra Brejning sogn. Udlagt barnefader.
37. **Maren Jensdatter**, f. ca. 1728 i Vedersø sogn, d. 14.11.1823 i Tarp i Vedersø sogn, begravet 23.11.1823 i Vedersø.
40. **Peder Christensen Degn**, f. ca. 1700/1710 i Dybkjær i Vedersø sogn, d. 14.02.1765 i Hug i Vedersø sogn. Han blev gift med Mette Olufsdatter.

Peder blev født i begyndelsen af 1700-tallet i Dybkær i Vedersø, hvor faderen var fæstebonde, og Mette blev født o. 1710 på Vedersø Klit.

De blev gift før 1733 og fæstede en gård i Hug i Vedersø på 4½ tdr. hartkorn. Gården hørte under Aabjerg og lå omtrent, hvor nutidens Fjordsiden nr. 1 ligger.

Her døde Peder Christensen Degn den 14.2.1765, og den 15. marts blev der foretaget skifte, hvor følgende blev registreret og vurderet:

I stuen:

1 bord med åben fod 3 mk., 1 lang skammel 1 mk., 2 stole 8 sk., 1 vognskrin 2 mk., 1 stueur 3 mk., 6 trætallerkener 6 sk., 2 sengeklæder 3 mk., 2 vadmelsdyner 1 rd. 4 mk.

I kælderen:

1 sælde 6 sk., 1 dejtrug 8 sk., 1 sold 8 sk., 2 baljer 1 mk. 2 sk., 1 strikke 8 sk., 1 spand 2 sk., 2 ølfjerdinger 2 mk., 2 gryder 4 sk., 6 mælkesætter 8 sk., 2 lurfade 4 sk., 1 tøndesæk 2 mk., 1 presse 6 sk.

Hans gangklæder:

1 lædervest 2 mk., 1 hvid vadmelsvest 1 mk., 1 brun vadmelsvest 1 mk. 4 sk., 1 læderbrystdug 4 sk., 2 par bukser 1 mk. 8 sk.

Udbo i laden:

5 travrer rug, 4 travrer byg, 1 tønne havre til sæd, 1 høle 1 mk., 1 hakkelseskiste med kniv 3 mk. 4 sk., 3 river 9 sk., 1 plejl 4 sk., 1 spade 1 mk., 2 grebe 1 mk. 4 sk., 1 økse 12 sk., 1 hammer og ambolt 12 sk.

I gården:

1 plov 1 rd. 2 mk., 1 harve 1 mk., 1 fjælvogn 6 rd., 1 møgvogn 1 rd. 4 mk.

Bæster:

1 plag, 1½ år 14 rd., 1 sort hoppe, 14 år 12 rd., 1 sort hest, 18 år 6 rd. 4 mk., 1 sort hest, 6 år 28 rd.

Fæhøveder:

1 ko fået 4 kalve 10 rd., 1 ko fået 6 kalve 8 rd., 1 ko fået 7 kalve 7 rd. 4 mk., 1 ko fået 6 kalve 6 rd. 4 mk., 3 årringsstude 14 rd., 1 årringskvie 1 rd. 4 mk., 1 kalv 1 rd.

Fårehøveder:

10 gamle får med 6 lam 8 rd., 1 so med grise 2 rd.

Sæd i jorden: 4 td. rug 9 rd. 2 mk.

I alt 135 rigsdaler, 3 mark og 3 skilling.

Til gengæld krævedes der til en fæstegård af denne størrelse: 4½ hest a 10 rd., 1 plov a 4 rd., 1 stålharve a 1 rd., 1 træharve a 3 mk., 1 rejsevogn a 20 rd. og 1 møgvogn a 10 rd.

Bygningerne skulle repareres for følgende beløb: kornladen 2½ rd., fæhuset og stalden 2 rd., stuehuset 10 rd. og en ny hølade 10 rd.

Til sædekorn skulle der bruges 4 tdr. rug a 2 rd., 1½ td. byg a 10 mk. og 1 td. havre a 5 mk. For kongelige skatter skyldte han 5 rd. 4 mk. og 14 sk., og til forskellige personer 16 rd. og 2 mk. Med skifteomkostninger blev udgifterne i alt 142 rd. 1 mk. og 14 sk., så der blev intet til arvingerne.

Enken beholdt fæstegården med det forsæt senere at overlade den til sønnen Oluf, der sik-kert kort efter overtog den og lod moderen komme på aftægt.

Mette Olufsdatter døde inden 1777; men præcis hvornår ved vi ikke på grund af manglende kirkebog.

Kilder:

Aabjerg Skifteprotokol (G446-1), side 238, 269 ff, 349.

Ringkøbing By Skifteprotokol (B80-128) side 154 ff, 202, 349, 374, (B80-129), side 292, 334.

Børn:

- i **Anne Pedersdatter**, f. ca. 1733 i Hug i Vedersø sogn, d. 1787/1801 i Hug i Vedersø sogn. Hun blev gift med Christen Jensen Lindholt, f. 23.06.1732 i Stadil sogn, døbt 24.06.1732 i Stadil, d. 1801/1814 i Hug i Vedersø sogn. Fæstegmd. Lindholt i Hug (619).
- ii **Margrethe Pedersdatter**, f. ca(?) 1740 i Hug i Vedersø sogn, d. 15.09.1794 i Hug i Vedersø sogn. Ugift. Skifte G446-1 s. 349, 3 børn. Hun blev gift med (1) Anders NN.

Partner med Peder Madsen Kirkebye, f. ca. 1746 i Holmsland ? Testamente i Ringkøbing. 1790, fol.166. Testamente af 3.7.1789 for Peder Madsen og hustru Anne Marie Nielsdatter.

Hans A:

1) uden for ægteskab B: Oluf Pedersen, skomagervend

2) Anne Marie Madsdatter, datter af Mads Olufsen i Kirkeby på Holmsland.

Hendes A:

1) søskendebarn Margrethe [Elisabeth] Hammerich g.m. [Frederik] Meiner, degn i Lønborg

2) søskendebarn Jens Stadil i [Vesterby] i Rindum sogn.

. Hun blev gift med (3) Christen NN.

20. iii **Oluf Pedersen**, f. ca(?) 1745 i Hug i Vedersø sogn, d. ca. 1782 i Hug i Vedersø sogn. Han blev gift med NN.
- iv **Kirsten Pedersdatter**, f. ca. 1745 i Hug i Vedersø sogn, d. 1801/1814 i Tarp i Vedersø sogn. Hun blev gift med Børge Jansen, ca. 1774, f. ca. 1745 i Tarp i Vedersø sogn, d. 21.01.1823 i Tarp i Vedersø sogn, begravet 26.01.1823 i Vedersø. Gmd. i Tarp (509) o.1775-1806.
- v **Maren Pedersdatter**, f. ca(?) 1750 i Hug i Vedersø sogn, d. efter 1792. Hun blev gift med (1) Christen Nielsen Wedersøe, 05.02.1773 i Ringkøbing, f. ca. 1740 i Vedersø sogn, d. 1781 i Ringkøbing. Bosat i Ringkøbing. Skifte B80-128 s. 84. Hun blev gift med (2) Jens Pedersen Toft, 16.05.1781 i Ringkøbing, f. 09.02.1745 i Stadtoft, Mejlbjby i Stadil sogn, d. 29.02.1816 i Ringkøbing. Skifte B80-129 s. 292, 3+1 børn. (665 Jens Pedersen Toft, [daglejer] i Ringkøbing. 19.3.1816, fol.292. E: Birthe Marie Frederiksdatter. B: Peder 16. Første ægteskab med [Maren Pedersdatter, skifte 24.9.1792 lbnr.444]. B: Christen 30 i Rindum, Johanne Cathrine i Stadil, Mette Cathrine sst.).
- vi **Johanne Pedersdatter**, f. ca. 1751 i Hug i Vedersø sogn, d. 1796 i Silbjerg i Staby sogn, begravet 09.12.1796 i Staby kirkegård. Hun blev gift med Jens Pedersen Silberg, ca. 1778, f. ca. 1752. Fæster Silbjerg i Staby (047) (1781)-(1801).
41. **Mette Olufsdatter**, f. ca. 1710 i Vedersø Klit i Vedersø sogn, d. 1765/1777 i Hug i Vedersø sogn.
44. **Peder Christensen Kjær**, f. ca(?) 1700, d. 17.12.1759 i Kjær i Vedersø sogn. Han blev gift med Kirsten Andersdatter, ca. 1739.

Peder Christensen Kjær var fæster af en gård på godt 2 tønder hartkorn i Kær i Vedersø under Aabjerg gods, i dag Kæret nr. 21. Han døde i december 1759 og efterlod sig enken Kirsten Andersdatter og 3 "smaae", umyndige sønner; men vi får desværre ikke oplyst hverken deres navn eller alder. De må dog med rimelig sikkerhed antages at være: Christen født o. 1740, Anders o. 1744 og Jacob o. 1750 - ud fra følgende "indicier": 1) Christen Pedersen er fæster på stedet i 1773, 2) de to af sønnerne bør hedde Christen og Anders efter bedsteforældrene, 3) da Jacob dør i 1796, indsættes Christen og Anders som rette "føed værge" for hans umyndige børn, og 4) både Anders, Jacob og muligvis også Christen har døtre, der er kaldt op efter Kirsten.

Den 17.1.1760 mødte sognedegnen Niels Danielsen Hopp op på fæstegården på Major Kaas, Herre til Aabjerg hans vegne for at registrere og vurdere boet, hvilket gav følgende resultat:

Bæster:

1 sort hest på 9 år 9 rd., 1 gl. sort hoppe 4 rd.

Fæhøveder:

1 grå ko fået 1 kalv 4 rd., 1 grå ko fået 9 kalve 3 rd., 1 sortbroget ko fået 8 kalve 3 rd. 2 mk., 1 gråbroget ko fået 1 kalv 2 rd., 1 åringskvie 1 rd. 4 mk., 1 studekalv 1 rd.

Fårehøveder:

8 får og 2 væddere 5 rd., 1 so 4 mk., 2 gæs og 1 gase 1 rd.

Vogn og redskaber:

1 vogn med tilbehør 4 rd., 1 plov 2 mk., 1 træharve 1 mk., 2 hølcer 2 mk., 1 skærekniv med kiste 2 mk., 1 fork 8 sk., 1 jerngreb og 1 trægreb 1 mk., 2 plejle og 2 river 12 sk., 1 sædeløb og 2 store løb 4 sk., 1 spand 12 sk.

I frammerset:

1 fjerdingkedel 2 rd., 1 par kværne 4 mk., 2 fyrkar 1 mk., 1 spand og 1 bøtte 12 sk.

I kælderen:

1 ølfjerding 10 sk., 2 solde og 1 sælde 8 sk.

I stuen:

1 bord af fyr med skammel 1 mk., 1 krus 4 sk., 4 hollandske tallerkener 8 sk., 3 røde stentallerkener 3 sk., 2 flasker, 2 glas og 12 mælkesætter 6 sk., 2 rokke 1 mk., 1 fyrfad 4 sk., 1 fyrretræsskrin uden lås 6 sk.

Hans gangklæder:

1 blågrå vadmelkjortel 3 mk., 1 brun vadmelsvest 1 mk., 1 hvid vadmelstrøje og 1 lædervest 3 mk., 1 par læderbukser og 2 par vadmelbukser 1 mk. 8 sk., 2 sribede brystduge 8 sk., 1 par grå strømper 6 sk., 1 par sko 8 sk., 1 hat og 2 par stumper 8 sk.

I alt 45 rigsdaler, 5 mark og 15 skilling.

Til gengæld var kravene til en gård på 2 tønder hartkorn: 2 heste a 12 rd., 1 god vogn a 10 rd., 1 god plov a 2 rd., 1 harve a 1 rd.

Hertil kom bygningernes reparation: laden 20 rd., fæhuset 4 rd., stuehuset 8 rd. Desuden var der en gæld på 3 rd. 2 mk., begravelsesomkostninger på 4 rd., og skifteomkostninger på kun 4 mk., da boet var af "slæt tilstand". Udgifterne blev således i alt på 57 rd., hvilket var noget større end indtægterne, så arv blev der ikke noget af.

Kirsten Andersdatter ønskede at blive ved stedet og lovede at betale alle kongelige skatter, samt yde hoveri og landgilde til rette tid. Jørgen Jepsen i Kjærgaard blev indsat som hendes lavværge og lovede at hjælpe hende "i alle tilfælde, ligesaa at hendes børn kan ivel blive opfødt i Guds frygt, tugt og lærdom."

Hvornår Kirsten døde, vides ikke; men sønnen Christen Pedersen blev gift o. 1765, så han har formodentlig på den tid overtaget gården.

Kilder:

Aabjerg Skifteprotokol (G446-1), side 211-213, 367.

Børn:

- i **Christen Pedersen Kjær**, f. ca. 1740 i Kjær i Vedersø sogn, d. 25.05.1818 i Kjær i Vedersø sogn. Gmd. i Kjær i Vedersø (108). Han blev gift med Vibeke Jensdatter, ca. 1767, f. 1744 i Vedersø Klit i Vedersø sogn, d. 1801/1814 i Kjær i Vedersø sogn.
22. ii **Anders Pedersen**, også kendt som Anders Pedersen Kjær, f. ca. 1744 i Kjær i Vedersø sogn, d. 1801/1815 i Tarp i Vedersø sogn. Han blev gift med Karen Christensdatter, ca. 1770.
- iii **Jacob Pedersen Kjær**, f. ca. 1750 i Kjær i Vedersø sogn, d. juli 1796 i Kjær i Vedersø sogn. Fæstegmd. i Vedersø Kjær (103) 1776-98. Skifte G446-1 s. 367, 3 børn. Han blev gift med Johanne Jensdatter, ca. 1775 i Vedersø, f. ca. 1739, d. ca. 1798 i Kjær i Vedersø sogn. Evt. datter af Jens Jørgensen og Anne Rasmusdatter i Vedersø kjær.

45. **Kirsten Andersdatter**, f. ca(?) 1715, d. eft. 1759.

46. **Christen**, f. ca(?) 1700.

Børn:

i **Knud Christensen**, f. ca. 1734, d. efter 1801.

23. ii **Karen Christensdatter**, f. ca. 1736, d. 19.11.1824 i Tarp i Vedersø sogn, begravet 27.11.1824 på Vedersø kirkegård. Hun blev gift med Anders Pedersen, også kendt som Anders Pedersen Kjær, ca. 1770.

48. **Gravers Jensen**, f. ca. 1692, d. 1764 i Nørgaard i Skjern sogn, begravet 16.10.1764 på Skjern kirkegård. Han blev gift med Anne Jensdatter, ca. 1725.

Han nævnes som fæster i Nørgaard i Skjern sogn i perioden 1726-1746, men har formodentlig fæstet den helt til o. 1757, hvorefter sønnen Jens overtog den. Nørgaard hørte under Lundenæs og havde et hartkorn på 4½ tdr. Ifølge et arbejdsregister fra 1746 skulle Gravers Jensen yde "24½ dagsarbejde med 2 heste beregnet til 8 skilling, 6 dagsarbejde med 4 heste beregnet til 12 skilling, 19 dagsgavn beregnet til 4 skilling, 1½ kornkørsel a 3 mile beregnet til 1 mark, og 10 tørvekørseler beregnet til 12 skilling".

Kilder:

Lundenæs Amts Skifteprotokol (B8-1078), side 819b.

Børn:

i **Inger Graversdatter**, f. 1726 i Nørgaard i Skjern sogn, døbt 02.06.1726 i Skjern kirke. gift 1755 nr. 5. Hun blev gift med Simon Christensen, 17.10.1756 i Skjern, f. i Lervad. Simon Christensen Lervad.

ii **Karen Graversdatter**, f. 1728 i Nørgaard i Skjern sogn, døbt 28.11.1728 i Skjern kirke, d. 1738 i Nørgaard i Skjern sogn, begravet 21.05.1738 på Skjern kirkegård.

iii **Johanne Marie Graversdatter**, f. 1731 i Nørgaard i Skjern sogn, d. 1731 i Nørgaard i Skjern sogn.

24. iv **Jens Graversen Nørgaard**, f. 1732 i Nørgaard i Skjern sogn, døbt 17.08.1732 i Skjern kirke, d. 1788 i Nørby i Velling sogn, begravet 08.07.1788 på Velling kirkegård. Han blev gift med (1) Gunder Ibsdatter, 16.10.1757 i Skjern kirke. Han blev gift med (2) Anne Marie Nielsdatter, ca. 1760.

v **Niels Graversen**, f. 1736 i Nørgaard i Skjern sogn, døbt 22.07.1736 i Skjern kirke. Muligvis død 1736.

49. **Anne Jensdatter**, f. ca. 1694, d. 1763 i Nørgaard i Skjern sogn, begravet 10.07.1763 på Skjern kirkegård.

52. **Søren Jensen Stougaard**, f. 10.04.1715 i Nyhus i Stadil sogn, døbt 22.04.1715 i Stadil kirke, d. 1793 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 27.02.1793 på Stadil kirkegård. Han blev gift med (1) Barbara Knudsdatter, 24.04.1735 i Stadil kirke, f. ca. 1708, d. 18.07.1735 i Stadil sogn, begravet 20.07.1735 på Stadil kirkegård. Han blev gift med (2) Johanne Madsdatter, 27.10.1737 i Stadil kirke.

Allerede den 2.2.1735 blev han trolovet og derefter gift i Stadil kirke med Barbara Knudsdatter, der tjente på Søndervang. At han blev gift i så ung en alder, havde selvfølgelig en årsag: natten mellem den 17. og 18. juli fødte Barbara en datter, men døde selv kort, 27½ år gammel; barnet døde knap 2 år senere.

Samme år, den 30. juni 1737, blev Søren Jensen (Nyhus) trolovet med Johanne Madsdatter af Graversgaard. Hun var født i 1713 i Alrum, og den 15. januar confirmerede præsten hendes hjemmedåb, "som blev forrettet næst foregaaende torsdag af mig, da det samme dag var født", og præstens kone bar hende. Parret blev derefter viet i Stadil kirke, forlovere var Laurids Nyhus, hans stedfar, og Knud Jepsen, hendes svoger.

Netop i 1737 var den ene af de 2 Stougaarder blevet ledig, idet fæsteren Thomas Pedersen Stougaard var død sidst på året i 1736, og denne gård blev nu overtaget af Søren Jensen.

Gårdens hartkorn var på næsten 4 tønder, og i 1737 bestod bygningerne af et stuehus, et hus mod øst på 10 fag og et hus mod nord på 12 fag; der var 4 heste, 3 køer, 4 ungdskædder, 4 får, 1 vædder og 1 svin. Her i Stougaard levede Søren og Johanne som fæstere i ca. 30 år indtil 1767, da Johanne døde. "Den 30. juli begravede jeg Søren Stougaards hustru Johanne Madsdatter af Stadil, som ogsaa døde af den grasserende svaghed og i raseri fra hendes sygdoms begyndelse d. 24. juli. Dog tvivles ikke paa at den naadige Gud, som havde lagt hende denne rasende svaghed paa, kirkeligen har annammet hendes sjæl, siden hun altid fra ungdommen af havde ført et skikkeligt, christeligt og gudsfrygtigt levnet, og desuden var til Herrens bord om søndagen, som hun blev syg om mandagen efter."

Måske havde sønnen Mads til dels overtaget fæstegården på det tidspunkt, i hvert fald blev kun Johannes tøj registreret og vurderet ved skiftet den 26. september:

1 rød klædestrøje 1 rd. 1 mk., 1 brun og 1 blå trøje 1 rd. 4½ mk., 1 blå livstykke med grønne ærmer 3½ mk., 1 gl. blå vadmælstrøje 1 mk. 4 sk., 1 blå skørt 5 mk., 1 brunt og 1 sort ditto 1½ rd., 1 blå vadmælsskørt 3 mk., 3½ alen sort firselet tøj 5 mk., 1 gl. blå skørt 2½ mk., 1 gl. rødt vadmælsskørt 1 mk. 4 sk., 1 kartunskåbe drættet med rye 1 rd. 2½ mk., 1 kartunskåbe 1½ mk., 1 hvidt lærredsforklæde 3 mk., 1 blå og hvidt uldent stribet ditto 1 mk., 1 sort fløjls hue og ditto pandestykke 3 mk. 4 sk., 1 grå hue 6 sk., 2 lærredstørklæder 1½ mk., 1 broget tørklæde 1 mk. 4 sk., 1 stribet ditto 6 sk., 1 kartunspandestykke 3 sk., 1 par handsker 1 sk., 1 fyrkiste 1 rd. 3 mk. 8 sk.

I alt 12 rigsdaler, 5 mark og 8 skilling.

Udgifterne bestod af en gæld på 6 rd., skifteomkostninger på godt 1 rd. og begravelsesomkostninger på knap 11 rd., i alt 18 rigsdaler, så der blev ingen arv. "Dog forsikrede enkemanden at forsyne og forsørge den yngste søn med en kristelig undervisning indtil han har været til konfirmation. Da han og for samtlige de umyndige blev indsat som født værge efter loven., blev det registrerede enkemanden efter vurderingen overladt, siden han saavel som de andre tilstedeværende lovede at holde Skifteforvalteren for dette skiftes holdelse kravs- og skadesløs i alle maader."

Kort efter blev sønnen gift, og Søren Jensen Stougaard gik formentlig på aftægt, selv om han kun var først i 50-erne. Han døde i Stougaard i 1793, 78 år gammel.

Kilder:

Søndervang Skifteprotokol (G442-2), side 61b-63, 243b-244.

Pallisbjerg Skifteprotokol (G435-1), side 229, (G435-2), side 38.

Barn af Barbara Knudsdatter:

- i **Johanne Sørensdatter**, f. 17.07.1735 i Stadil sogn, døbt 19.07.1735 i hjemmet, d. 1737 i Stadil sogn, begravet 23.03.1737 på Stadil kirkegård.

Børn af Johanne Madsdatter:

- ii **Barbara Sørensdatter**, f. 10.05.1738 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 11.05.1738 i Stadil kirke, d. 1798 i Bjerregaard i Vedersø sogn. Hun blev gift med (1) Jens Christensen Bjerregaard, 27.06.1762 i Stadil kirke, f. 17..., d. 1776 i Bjerregaard i Vedersø sogn.

Fæstegmd. Bjerregaard (205) i Vedersø 1749-76. Skifte G435-1 s. 229, 10 børn. Fæstebrev af 9. maj 1749 (G435-1 s. 96). Hun blev gift med (2) Rasmus Hansen, ca. 1777, f. 15.06.1738 i Alrum i Stadil sogn, døbt 29.06.1738 i Stadil, d. 1792 i Bjerregaard i Vedersø sogn. Fæstegmd. i Bjerregaard (205) o.1777-92. Skifte G435-2 s. 38.

- iii **Anne Sørensdatter**, f. 07.05.1740 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 08.05.1740 i Stadil kirke, d. maj 1742 i Stougaard i Stadil sogn.
- 26. iv **Mads Sørensen Stougaard**, f. 1742 i Stougaard i Stadil sogn, d. 08.10.1813 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 15.10.1813 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Anne Andersdatter, 01.11.1767 i Stadil kirke.
- v **Anne Sørensdatter**, f. 17.04.1745 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 19.04.1745 i Stadil kirke, d. 20.12.1826 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 27.12.1826 i Stadil. Hun blev gift med (1) Berthel Graversen, ca. 1773, f. 13.09.1743 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 15.09.1743 i Stadil, d. 1789 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 04.10.1789 i Stadil. Hmd. Mejlby i Stadil (802). Hun blev gift med (2) Iver Madsen (Hulgaard), 11.12.1791 i Stadil kirke, f. 1750 i Husby ?, d. 01.08.1832 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 06.08.1832 i Stadil. Hmd. Mejlby i Stadil (802). Ingen børn. Bror til Mads Madsen, Hulgaard i Husby (se G435-2 s. 63b).
- vi **dødfødt dreng**, f. 03.03.1748 i Stougaard i Stadil sogn, d. 03.03.1748 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 05.03.1748 i Stadil.
- vii **Jens Sørensen Stougaard**, f. jan. 1750 i Stougaard i Stadil sogn, d. 29.03.1814 i Stenderup, begravet 05.04.1814 i Stenderup. Bosat i Stenderup ved Kolding. Han blev gift med Karen Petersdatter, 25.07.1778 i Stenderup, f. ca. 1747, d. 19.11.1818 i Stenderup sogn, Nr. Tyrstrup hrd., begravet 23.11.1818 i Stenderup. Datter af Peter Jensen og Wollborg Steffensdatter.
- viii **Mads Sørensen Stougaard**, f. 02.08.1752 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 06.08.1752 i Stadil kirke, d. 08.01.1803 i Stenderup sogn, Nr. Tyrstrup hrd., begravet 12.01.1803 i Stenderup. Han blev gift med Catharina Bendtsdatter, 20.10.1781 i Stenderup, f. 21.06.1758, d. 20.10.1822 i Stenderup, begravet 24.10.1822 i Stenderup. Datter af Bendt Christensen og hstr. Catrine Petersen. Sener gift med Anders Sørensen.
- ix **Laurids Sørensen**, f. 1755 i Stougaard i Stadil sogn, d. 15.12.1755 i Stougaard i Stadil sogn.

53. **Johanne Madsdatter**, f. 05.01.1713 i Alrum i Stadil sogn, døbt 05.01.1713 i hjemmet, d. 1767 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 30.07.1767 på Stadil kirkegård.

54. **Anders Andersen**, f. 06.06.1704 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 08.06.1704 i hjemmet, d. 09.08.1748 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 11.08.1748 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Kirsten Nielsdatter Sjøng, 24.10.1728 i Stadil kirke.

Anders blev trolovet den 19. september 1728 i Stadil med Kirsten Nielsdatter Sjøng af Halkjær. Hun må være født i perioden 1700-1710, men er tilsyneladende ikke født i Stadil, og blandt fadderne til deres børn findes stort set kun hans slægtninge og naboer, så det har ikke været muligt med sikkerhed at finde ud af, hvem hendes forældre var.

Hun kunne dog være datter af Niels Pedersen Tæcker og hans første hustru, han har åbenbart været gift og boet uden for sognet i en periode før 1703 (en søn, der ikke er født i Stadil, dør her dette år); i hvert fald er det hans bror, Peder Pedersen Sjøng, der er forlover ved Kirstens bryllup. (Niels og Peder

Pedersen er sønner af Peder Pedersen Toft/Skelmose (1631-1703) og Kirsten Nielsdatter (1635-1712), viet i Stadil 30.10.1659. Peder Pedersen Toft er sandsynligvis søn af Peder Toft, der døde på Søtoft i 1662).

Efter giftermålet overtog Anders Andersen fæstet af fødegården i Fuglbjerg på 4,34 tdr. hartkorn (i dag Stadiløvej nr. 8), og her boede han til sin død i 1748; han blev kun 44 år.

Den 9.11.1748 blev der holdt skifteforretning med følgende registrering og vurdering:

Heste:

1 sort hoppe på 5 år 15 rd., 1 sort plag på 3 år 10 rd., 1 sort og brunstjernet hoppe på 12 år 7 rd., 1 sortblisset hoppe på 12 år 7 rd., 1 sort føl 3 rd. 2 mk.

Køer:

1 ko fået 3 kalve 4 rd. 4 mk., 1 ko fået 2 kalve 4 rd. 4 mk., 1 sort og hvidbroget kvie 4 rd., 1 sortbroget ko fået 1 kalv 3 rd. 2 mk., 1 sortstjernet kvie 3 rd. 2 mk., 1 lille grå stud på 2 år 2 rd. 2 mk., 1 gråbroget åringskvie 1 rd. 4 mk., 1 sort kalv 1 rd.

Får:

12 stk., unge og gamle 4 rd. 5 mk., 1 galt og 1 so 2 rd., 2 gamle gæs 4 mk.

Redskaber:

1 vogn med beslagne hjul 7 rd., 1 vogn, ringere 4 rd., 1 gl. vogn med 1 par hjul 1 rd. 2 mk., 1 gl. plov med jern 1 rd., 2 harver 3½ mk., 3 spader og 2 stålgrebe 5½ mk., 1 lang husstige 1 mk. 4 sk., 1 hjulbør 8 sk., 3 gamle river 6 sk., 2 lyngleer 1 mk. 4 sk., 1 gammel trægreb 4 sk., 1 hakkelseskiste med kniv 2 mk., 2 gamle høleer med skaft 4 mk., 1 økse, 1 bor, 1 tang og 1 hammer 1 mk.

Boskab i dagligstuen:

1 egeskive på fod 2 mk., 1 lille messingstage og 1 lille tinflaske 1 mk. 4 sk., 1 hollandsk stenfad og 5 hollandske stentallerkener 1½ mk., 3 små røde lerfade og 9 trætallerkener 12 sk., 3 sorte glasflasker 10 sk., 1 stenkrus og 2 ølpotter 15 sk., 1 snes lersætter og 2 gamle stole 15 sk., 1 lille egekiste med lås og nøgle 4 mk., 1 lille egekiste, ringere 2 mk., 1 gam-melt skrin 1 mk.

I kælderen:

1 øltønne 2½ mk., 1 ølfjerding og 1 halmsælde 1 mk. 6 sk., 1 dejkar og 3 halmløb 1 mk.

I køkkenet:

1 bryggerkedel 4 rd. 4 mk., 3 bryggerkar 4 mk.

Sengeklæder:

1 seng, som enken selv bruger, uden vurdering, 1 seng med klæder 2 rd. 2 mk. 11 sk., 1 seng med klæder 1 rd. 3 mk., 1 seng i et kammer med klæder 1 rd. 2 mk.

Den salige mands klæder:

1 grå vadmelskjortel, 1 lædervest, 1 blå klædestrøje, 1 par lodne bukser, 1 hvid vadmelsstrøje, 2 brogede boller (?), 1 sort vadmelsstrøje, 1 par sorte bukser, 1 lædertrøje, 3 skjorter og 2 par vadmelsbukser.

Enken begærede selv at måtte dele klæderne mellem børnene, hvilket blev bevilget.

Boets indtægt i alt 108 rigsdaler 3 mark og 4 skilling.

Gårdens brøstfældighed (dvs., hvad der krævedes til gårdens drift):

besætning efter stedets hartkorn 54 rd., 2 arbejdsvogne, 1 plov og 2 harver 14 rd., reparation af stuehuset 16 rd., af de øvrige huse 10 rd. 4 mk., skyldig landgilde fra 1709, 10, 11, 12, 17, 18, 19 efter domme 18 rd. 6 sk., skyldig landgilde for 1733, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 og 43 24 rd.

Anden bortskyldig gæld:

Knud Jensen Dykier 6 rd. 4 mk., Anders Larsen på Skelmose 2 rd. 1 mk., Hans Mejlby 1 rd. 5 mk., Sylvester Skrædder 1 rd. 2 mk., Eske Møller i Tim 4 mk., Niels Christensen på Klit 1 rd. 1 mk. 12 sk., Peder Smed i Tim 3 mk., skiftesalær m.m. 1 rd. 3 mk.

Boets gæld i alt 152 rigsdaler 4 mark og 2 skilling, som langt overstiger boets midler, hvorfor der intet bliver at arve for børnene.

Kirsten Nielsdatter blev ved gården og lovede at stræbe efter at få betalt gælden. Desuden lovede hun at "forsyne og forsørge hendes børn med føde og klæde samt videre fornødenhed til en skikkelig opdragelse, som holde dem til ære og lære, at de udi kundskab og Herrens frygt kan blive oplyst, saaledes som hun med god og uskadt samvittighed for Gud og øvrigheden kan og vil være bekendt. Og i øvrigt at holde skifteforvalteren og alle vedkommende uden skade, hvormed dette skifte saaledes er sluttet og tilendebragt."

Kirsten Nielsdatter levede endnu i 1767 ved sønnen Espers død og er sandsynligvis død i perioden 1768-83, hvor dødsoplysningerne i Stadil kirkebog er mangelfulde.

Kilder:

Søndervang Skifteprotokol (G442-2), side 103, 242b, 294b.

Søgaard Skifteprotokol (G441-17), side 162b, (G441-18), side 29b.

Børn:

- i **Anders Andersen**, f. 26.05.1729 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 29.05.1729 i Stadil kirke, d. 07.12.1814 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 18.12.1814 i Stadil. Fæstegmd. i Fuglbjerg (464). Han blev gift med (1) Birgitte Jensdatter, 07.06.1761 i Stadil kirke, f. 14.11.1734 i Kamp i Stadil sogn, døbt 14.11.1734 i Stadil, d. 18.08.1761 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 23.08.1761 i Stadil. Skifte G442-2 s. 204b, 1 barn. Han blev gift med (2) Anne Hansdatter, 18.10.1767 i Stadil kirke, f. 07.05.1738 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 26.05.1738 i Stadil, d. 17.03.1812 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 26.03.1812 i Stadil.
 - ii **Niels Andersen**, f. 04.05.1731 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 06.05.1731 i Stadil kirke, d. 1784 i Brøllinghus i Nysogn, begravet 12.09.1784 i Nysogn. Hmd. Brøllinghus i Nysogn. Skifte G441-18 s. 29b, 3 børn. Han blev gift med Ane Jensdatter, 12.10.1766 i Nysogn, f. ca. 1741, d. eft. 1801.
 - iii **Karen Andersdatter**, f. 02.08.1733 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 02.08.1733 i hjemmet, d. 10.08.1767 i Fuglbjerg i Stadil sogn. Skifte G442-2 s. 242b, 5 børn. Hun blev gift med Ib Thuesen, 01.11.1756 i Stadil kirke, f. 03.09.1725 i Stadilby i Stadil sogn, døbt 09.09.1725 i Stadil, d. 21.04.1796 i Stadilby i Stadil sogn, begravet 24.04.1796 i Stadil. Fæstegmd. Dalsgaard i Stadilby (408). (Havde også børnene: Knud 1778-1851, Anne 1780).
 27. iv **Anne Andersdatter**, f. 29.07.1736 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 30.07.1736 i hjemmet, d. 10.03.1804 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 16.03.1804 på Stadil kirkegård. Hun blev gift med Mads Sørensen Stougaard, 01.11.1767 i Stadil kirke.
 - v **Esker Andersen**, f. 23.04.1739 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 26.04.1739 i Stadil kirke, d. jun. 1767 i Bøndergaard i Gammelsohn. Tjente i Bøndergaard. Ugift. Skifte G441-17 s. 162b, moder + 5 søskende.
 - vi **Jens Andersen**, f. 28.11.1741 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 10.12.1741 i Stadil kirke, d. før(?) 1745.
 - vii **Jens Andersen**, f. 21.06.1745 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 24.06.1745 i Stadil kirke, d. 14.11.1783 i Stadil sogn. Landsoldat. Ugift. Skifte G442-2 s. 294-98, 4 søskende.
55. **Kirsten Nielsdatter Sjøng**, f. 1700/1710, d. 1776/1783 i Fuglbjerg i Stadil sogn.
56. **Jens Christensen Hounsgaard**, f. 1680/1690 i Vedersø ?, d. eft. 1760 i Vedersø sogn. Han blev gift med Maren Knudsdatter, 02.06.1721 i Stadil kirke.

De blev trolovet i Stadil den 6.1.1721, og den 2. juni, som var 2. pinsedag, "blev i ægteskab sammenviede Jens Christensen Hovnsgaard af Vedersø og Maren Knudsdatter af Opstrup". Allerede nogle år før giftermålet havde Jens Christensen overtaget fæstet af Hounsgaard i Tarp i Vedersø (nu Tarpvej nr. 2) efter stedfaderen. I 1719 bliver han stævnet for restancer for året 1718, han

skylder 1 tønne landgilderug a 2 rd. 4 mk. Næste år er det galt igen; han idømmes samme restance for 1719 og skylder i alt 5 rd. og 2 mk. Det må dog være blevet bedre med tiden, for i 1725 nævnes han ikke på Aabjergs restanceliste.

Senere bliver han vist velanset i sognet; han optræder som tinghører i 1734, men bliver samme år syg og kan ikke møde op som vidne i en sag angående Vedersø Mølle, fordi han "ligge og længe haver ligget, med bøn for ham af prædikestolen, paa sin sygeseng". Han blev dog rask igen, og det blev Maren Knudsdatter, som døde først, nemlig i november 1743.

I den forbindelse sendte enkefruen på Aabjerg, Birgitte Kaas, som sædvanlig sognedegnen Niels Danielsen Hopp af sted for at stå for registreringen og vurderingen af dødsboet:

Bæster:

1 brun hoppe på 7 år 12 rd., 1 sortbrun hoppe på 4 år 12 rd., 1 sortblisset hoppe på 15 år 8 rd.

Fæhøveder:

2 grå køer 7 rd., 1 sorthjelmet kvie 3 rd. 2 mk., 1 sortstjernet stud 4 rd., 1 grå stud 2 rd. 2 mk., 1 grå kalv 1 mk.

Fårehøveder:

8 får a 2 mk.

Vogne og redskaber:

1 vogn 6 rd., 1 gl. vogn med møgfejæl 2 rd., 1 plov 1 rd. 4 mk., 1 harve 3 mk., 2 plejle, 1 fork og 2 grebe 1 mk. 4 sk., 1 spade og 1 skærekniv 3 mk. 12 sk., 1 høle 4 mk., 2 river 6 sk., 1 bryggerkedel 4 rd., 2 egebryggerkar 1 rd. 2 mk., 2 bøtter og 2 spande 1½ mk., 2 øltønder og 2 fjerdinge 2 rd. 1 mk., 1 kar, 1 sælde og 1 sold 2 mk. 6 sk., 1 loftsstige og 1 dejkar 10 sk.

I storstuen:

1 egebord med skammel 4 mk., 1 egekiste 3 rd., 1 halvkiste af fyr 1 rd., 1 ditto 1 rd. 4 mk., 4 stenfade 1 rd., 1 væv 3 mk.

I lillestuen:

1 lille bord af fyr 8 sk.

Sengeklæder:

1 rødtribet olmerdugsdyne 1 rd., 1 sort og grå vadmelsdyne 5 mk., 1 blå og hvid olmerdugsdyne 5 mk., 1 grå vadmelsdyne 3 mk., 2 hvide olmerdugspuder 2 mk., 4 olmerdugspuder 3 mk., 1 hørgarnslagen 2 mk., 1 blågarnslagen 1½ mk.

Den salige kones gangklæder:

1 blå vadmelskjorte 4 mk., 1 sort bajkjortel 3 mk., 1 rødt vadmelskjørt 3 mk. 8 sk., 1 sort skættesskjørt 2 mk., 1 blå klædestrøje 4 mk., 1 rød kerseytrøje 2½ mk., 1 sort klædestrøje 2 mk., 1 sort reskes forklæde 3 mk., 1 hvidt kramlærredsforklæde 2 mk.

I alt 87 rigsdaler, 3 mark og 10 skilling.

Skiftet blev derefter udsat i 30 dage. Da det blev genoptaget den 16. december, undersøgte Niels Hopp, om der skulle være flere værdier, der kunne øge boets værdi; men det var der ikke. Derimod skyldte Jens Christensen 2 mk. og 8 sk. til Gravers Jensen i Fuglbjerg. Desuden krævedes der til en fæstegård på 3 tdr. hartkorn: 3 heste a 12 rd., 1 plov a 5 rd., 1 jernharve a 1 rd. og 1 vogn a 4 rd. Den søndre lade skulle repareres for 3 rd. 8 sk., begravelsesomkostningerne var på 5 rd. 2 mk., og skifteforvalterens salær 4 mk.

I alt en udgift på 63 rigsdaler og 3 mark.

Altså blev der 24 rd. og 10 skilling til deling mellem de 5 børn; men beløbet blev stående i boet, og Jens Christensen lovede så at være ansvarlig for beløbet, ligesom han lovede "sine børn christeligen at opføde udi Guds frygt og Herrens formanelse, tillige og fremdeles ved sit sted at forblive og svare enhver især lige ret."

Han blev nu ved fæstegården, indtil den ældste søn Christen overtog den, formentlig midt i 1750'erne. Jens Christensen levede endnu i april 1760, da han optrådte som vurderingsmand ved skiftet efter Jan Andersen i Tarpgaard; hvornår han døde vides ikke, men det var før 1774.

Kilder:

Ulfborg Hind Herreds Justitsprotokol (B80A-3), 5.6.1719, 8.7.1720, 5.12.1725. (B80A-4), side 377b, 401b. (B80A-15), 28.10.1774.

Aabjerg Skifteprotokol (G446-1), side 82-83, 135, 202, 215, 321.

Søndervang Skifteprotokol (G442-2), side 291b.
Hind Herreds Gejstlige Skifteprotokol (C42A-1), side 31, 36.
Ringkøbing By Skifteprotokol (B80-126), side 350, 382.

Børn:

- i **Christen Jensen Hounsgaard**, f. ca. 1722 i Tarp i Vedersø sogn, d. 23.09.1790 i Tarp i Vedersø sogn. Fæstegmd. i Hounsgaard (512). Skifte G446-1 s. 321. Han blev gift med Maren Christensdatter, 1756 i Husby kirke, f. 1735 i Husby Klit i Husby sogn, døbt 23.06.1735 i Husby, d. 1801/1814 i Vedersø sogn.
 - ii **Oluf Jensen Hug**, f. ca. 1724 i Tarp i Vedersø sogn, d. ca. 1775 i Hug i Vedersø sogn. Fæstegmd. i Hug (602) fra 1749. Han blev gift med (1) Karen Nielsdatter, okt. 1751 i Husby kirke, f. 1718 i Husby Klit i Husby sogn, døbt 24.07.1718 i Husby, d. 06.03.1758 i Hug i Vedersø sogn. Skifte G446-1 s. 202, 2 børn. Han blev gift med (2) Anne Christensdatter, 15.10.1758 i Stadil kirke, f. 09.03.1725 i Stadilby i Stadil sogn, døbt 11.03.1725 i Stadil, d. efter 1777 i Vedersø ?
28. iii **Knud Jensen Gade**, f. ca. 1728 i Tarp i Vedersø sogn, d. 1801/1811 i Kjær i Vedersø sogn. Han blev gift med Inger Jacobsdatter, ca. 1755.
- iv **Karen Jensdatter**, f. ca. 1730 i Tarp i Vedersø sogn, d. 29.05.1783 i Mejlby i Stadil sogn. Hun blev gift med Jørgen Sylvestersen (Vandborg), sep. 1763 i Vedersø kirke, f. 22.07.1736 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 22.07.1736 i Stadil, d. 1806 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 29.09.1806 i Stadil. Fæstehmd. Vandborghus i Mejlby (808).
 - v **Lars Jensen**, f. ca. 1735 i Tarp i Vedersø sogn, d. (?)1743/1767.
57. **Maren Knudsdatter**, f. 1693 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 20.10.1693 i Stadil kirke, d. 16.11.1743 i Tarp i Vedersø sogn.
60. **Peder Christensen * Kornberg**. *(sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte børn).
Nævnt i Kjær i Vedersø 1736, 1746 og 1749 (Aabjerg skifteprotokol, G-446-1, s. 41, 97 og 113).

Børn:

- i **Christen Pedersen Kornberg**, f. 1732 i Vedersø ?, d. 1803/1808 i Kjær i Vedersø sogn. Fæstegmd. i Vedersø Kjær (111). Han blev gift med (1) Margrethe Olufsdatter, f. ca(?) 1748 i Bjerregaard i Vedersø sogn, d. 1771 i Kjær i Vedersø sogn. Skifte 12.12.1771 G446-1 s. 249, 1 barn. Han blev gift med (2) Kirstine Jensdatter, ca. 1773, f. 1750 i Kjær i Vedersø sogn, d. 24.03.1837 i Kjær i Vedersø sogn.
30. ii **Lars Pedersen Kornberg**, f. ca(?) 1740, d. ca. 1775 i Kjær i Vedersø sogn. Han blev gift med Johanne Jensdatter, ca. 1768.

Tip-3-oldeforældre

64. **Daniel Knudsen Hopp**, f. ca. 1680, d. eft. 1760. Han blev gift med Bodil Nielsdatter, 17.06.1708 i Sevel kirke.

Bodil var i begyndelsen af 1700-tallet pige hos den fattige Jomfru Anne Cathrine Akeleye, der efter dårlige høstår i 1704-05 med en bylt i hånden måtte forlade sin gård, Stubbergaard, det tidligere nonnekloster, hvis ruiner nu beses af mange turister hver sommer i de skønne omgivelser ved Stubbergaard Sø i Sevel sogn.

Da Jomfru Akeleye "nogle uger før Michelsdag" 1705 forlod gården, efterlod hun sin karl, Erik Nielsen, og sine to piger, Bodil og Martha, for at de kunne varetage hendes interesser dér overfor medejere og kreditorer. Under et ophold i Norge hos nogle slægtninge døde hun 2.1.1707 på Sande. Endnu inden året var til ende, blev Erik Nielsen og Martha Sørensdatter, Jomfru Akeleyes tro tjenestefolk på Stubbergaard, gift i Sahl kirke.

Den anden pige, Bodil Nielsdatter, blev den 1.12.1707 trolovet med Daniel Knudsen Hopp, og derefter viet i Sevel kirke. De bosatte sig i Yttrup i Rybjerg sogn på Salling, hvor deres 3 børn blev døbt. Blandt fadderne ved det sidste barns dåb var fru Captain Deichmann, hvis mand ejede herregården Hegnet i Tøndering sogn.

I 1714 var Daniel Knudsen Hopp ridefoged på Astrup i Grinderslev sogn, og i 1716 - han boede da stadig i Yttrup - forsøgte han sig selv som godsejer, idet han den 15. april af amtsforvalter Julius Henrich Kejl købte en bondegård i Vium by, Hjerk sogn, Salling herred, for 210 rdl. Gården var fæstet bort til 2 bønder, der årlig skulle yde 1 pund smør, 2 ørte rug, 2 ørte byg, 3 ørte havre, 1 svin, 1 skovvogn, 4 snese ål, 1 får, 1 gås og 2 høns, så "segnr." Daniel Knudsen Hopp har selvfølgelig ikke selv bosat sig i Vium. Han forblev dog heller ikke i Yttrup; i 1728 omtales han "af Gamstrup", der ligger i Roslev sogn et par km derfra.

Senere blev han vistnok foged på herregården Hegnet i Tøndering sogn, men da kirkebøgerne herfra ikke længere eksisterer for den periode, ved vi ikke, hvornår Daniel Knudsen Hopp og Bodil Nielsdatter døde.

Kilder:

Jul i Skive 1969, side 24-26.

Skiveegnens Jul 1978, side 34-35.

Børn:

32. i **Niels Danielsen Hopp**, f. 1709 i Yttrup i Rybjerg sogn, døbt 06.10.1709 i Rydbjerg kirke, d. 1775 i Vedersø sogn, begravet 09.08.1775 på Vedersø kirkegård. Han blev gift med Christence Thøgersdatter, 16.11.1732 i Estvad kirke.
- ii **Anne Berte Danielsdatter Hopp**, f. 1711 i Yttrup i Rybjerg sogn, døbt 12.07.1711 i Rydbjerg kirke, d. 1759 i Vedersø sogn, begravet 02.09.1759 på Vedersø kirkegård.
- iii **Knud Danielsen Hopp**, f. 1713 i Yttrup i Rybjerg sogn, døbt 27.08.1713 i Rydbjerg kirke, d. 20.06.1777 i Viborg, Søndre sogn.
65. **Bodil Nielsdatter**, f. 1676 i Estvad By i Estvad sogn, døbt 12.03.1676 i Estvad kirke.
66. **Thøger Thomsen Kusk**, f. 1670/1680, d. eft. 1740. Han blev gift med Johanne Pedersdatter.

Thøger Thomsen var o. 1700 kusk på Estvadgaard hos Frederik Christian Rantzau; men da denne i 1707 overtog hustruens gods, Rodsteenseje, i Odder sogn, flyttede Thøger Thomsen formodentlig med herskabet hertil. I hvert fald siges han i 1740 at tjene på Rodsteenseje.

Kilder:
Skivebogen 1969-71 (om Estvadgaard).
Skifteprotokol for Pallisbjerg (G435-1), side 59.

Børn:

33. i **Christence Thøgersdatter**, f. 1702 i Estvad sogn, døbt 29.09.1702 i Estvad kirke, d. før (?) 1748. Hun blev gift med Niels Danielsen Hopp, 16.11.1732 i Estvad kirke.
- ii **Maren Thøgersdatter**, f. ca. 1705, d. 1785 i Staby, begravet 20.12.1785 i Staby. Hun blev gift med Thomas Madsen Klundrup, ca. 1740, f. ca. 1711, d. 1795 i Kast i Staby sogn, begravet 14.03.1795 i Staby. Bromand i Kast i Staby (matr. 92). Staby sogn s. 452.
- iii **Johanne Thøgersdatter**, d. 1740 i Pallisbjerg i Staby sogn. Skifte Pallisbjerg G435-1 s 59. Tjente på Pallisbjerg.

67. **Johanne Pedersdatter**, f. 1665/1680.

68. **Niels * Skadhede**. *(sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte barn).

Børn:

34. i **Niels Christensen Storbjerg**, f. ca. 1718 i Bøvling sogn ?, d. 1792 i Bøvlingbjerg i Bøvling sogn, begravet 28.01.1792 i Bøvling kirkegård. Han blev gift med Karen Nielsdatter.

70. **Niels * Lillebjerg**. *(sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte barn).

Børn:

35. i **Karen Nielsdatter**, f. ca. 1719 i Bøvling sogn ?, døbt 17.12.1719 i Bøvling kirke ?, d. 1797 i Bøvlingbjerg i Bøvling sogn, begravet 22.09.1797 i Bøvling kirkegård. Hun blev gift med Niels Christensen Storbjerg.

72. **Anders Jørgensen**, f. ca(?) 1685 i Staby sogn, d. ca(?) 1740 i Silbjerg i Staby sogn. Han blev gift med Maren Andersdatter, før 1720.

Han fæstede den lille gård Silbjerg i Staby sogn sammen med Christen Silbjerg; gården hørte under Aabjerg Gods og havde et hartkorn på 1-0-1-0 tdr. - kun godt ½ td. til hver fæster - så det var ikke store forhold. I 1720 optræder Anders Jørgensen da også på Aabjergs restanceliste, idet han skylder 3 rdl. for året 1719.

Hvor længe de var i Silbjerg, vides ikke; men sønnen Anders beretter i 1765, at han og hans søskende "kom ud fra forældrene i deres gandske unge aar, da deres fader fradøde dem tidlig". Deres yngste barn blev født o. 1735, og i 1737 var Silbjerg beboet af herredsskriveren Poul Hansen Bang, så Anders Jørgensen er nok død omkring det tidspunkt, hvorimod Maren Andersdatter endnu levede i 1765.

Kilder:

Ulfborg Hind Herreds Justitsprotokol (B80A-3), 8.7.1720, (B80A-5), side 386 ff., 421-454.

Aabjerg Skifteprotokol (G446-1), side 114 og 233.

Erik Westerby: Skarnskvinden Anna Maria og andre vestjyske retssager fra Holbergs tid. 1937. Side 213-219.

Børn:

36. i **Anders Andersen Lillegaard**, f. ca. 1720 i Silbjerg i Staby sogn, d. før 1801 i Tarp i Vedersø sogn. Han blev gift med Maren Jensdatter, ca. 1748.
- ii **Jørgen Andersen**, f. ca. 1726 i Silbjerg i Staby sogn, d. efter 1766. Fæstegmd. Vedersø Kirkeby (301). Dømt for blodskam 1765. Frifundet 1766. B80A-5 s. 425-26. Hards. Årbog 1994 s. 119. Han blev gift med Anne Jensdatter, ca. 1750, d. 1763 i Kirkeby i Vedersø sogn. Skifte G446-1 s. 233, ingen børn.
- iii **Anne Margrethe Andersdatter**, f. ca(?) 1730 i Silbjerg i Staby sogn. (1787: gift med Ole Jensen Hug, Skrubstrup i Nr. Omme, datter Karen 9 år)? Hun blev gift med Lars Poulsen. Enkemand 1761. Fæster Nr. Omme. Skifte efter 1. hustru G449-1 s. 153. Bror: Knud Poulsen, Feldbæk.
- iv **Anne Kirstine Andersdatter**, f. ca. 1735 i Silbjerg i Staby sogn, d. efter 1766.
73. **Maren Andersdatter**, f. ca. 1690, d. eft. 1765.
80. **Christen Nielsen Degn**, f. 1665/1675 i Vedersø sogn, d. 1733 i Hug i Vedersø sogn. Han blev gift med Anne Christensdatter.

Christen Nielsen blev født o. 1665/75 i Vedersø, hvor faderen var sognedegn, han fik derfor tilnavnet Degn. Den 30.1.1702 var han forlover ved broderens trolovelse i Stadil, og han boede da i Dykier, hvor han også senere nævnes som fæster. Dykier var en fæstegård under Aabjerg og havde et hartkorn på 3-3-1-1 tdr., den lå i den sydligste del af Vedersø sogn mellem Bjerregaardene og Mejlby i Stadil sogn, og var i 1688 beboet af Christens morbror, Anders Christensen.

I 1697 blev den imidlertid overtaget af Peder Jensen, der var blevet sat fra Tarpgaard. Stedet var da næsten øde, og her sad han nu i 4 år uden at få stedet på fode, og uden at svare, hvad han skulle, så i 1701 lader ejeren af Aabjerg ham stævne for restancer og søllehed. Resultatet blev nok, at han blev fradømt fæstet, så sandsynligvis har Christen Nielsen Degn overtaget stedet o. 1701/1702; og han er sikkert ved samme lejlighed blevet gift med Anne Christensdatter, der var født o. 1670/80.

Det lykkedes heller ikke for Christen at gøre Dykier til en god fæstegård; de første år hører vi ikke så meget om, men i 1719 og 1720 bliver han dømt for restancer: for året 1717 skyl-der han 1 tønne landgilderug og 4 skp. landgildebyg; 1718: det samme, samt skatter, der beløber sig til 6 rdl. 2 mk. 8 sk.; 1719: samme mængde landgildekorn - i alt 16 rdl. 2 mk. 8 sk.

I 1725 optræder han dog ikke længere på restancelisten, og i 1729 flyttes han til en større gård i Hug, Øegaard på næsten 7 tdr. hartkorn; men Dykier er åbenbart stadig et ringe sted, så den nye fæster får lovning på, at han "skal finde sæden lagt. Han skal få to gode og forsvarlige øg, der skal købes. Fra Aabjerg skal han få to køer, som er ham udvist, den ene med kalv til Valborgdag. Et føl og et ungnød står i Øegaard, hvorfra han ligeledes må hente vogn, plov og harve, og hvad som ellers mangler, skal blive ham gjort til rette såvel som et bord og bæk, der vil fattes når Christen Degn bortflytter." (Hards. Årb. s. 35).

Den nye fæster holder kun ud til december 1731, inden han rømmer med kone og børn, samt nogle kreaturer og bohave, hvilket jo nok siger lidt om, hvor lidet attraktivt Dykier var.

For Christen Nielsen gik det dog heller ikke for godt på det nye sted, så da han døde i februar 1733, var boet i en så dårlig forfatning, at man ikke engang ulejlignede sig med at vurdere det, men nøjedes med en registrering, der viste følgende:

1 firkantet fyrretræsbord på fod, 1 mindre ditto, 1 bæk, 1 stol, 1 træstol med halmsæde, 1 lille bord inden for døren, 1 dusin stentallerkener - deriblandt 4 hvide, resten blå og hvide - 3 hollandske stenfade, 1 mindre, hvidt stenfad, 1 blå og hvid kålskål, 1 messinglysestage.

Sengeklæder: 2 gamle dyner, 1 olmerdugspude, 1 vadmelspude, 1 gammelt blågarnslagen, 1 gammel bolsterdyne, 1 gammel olmerdugsdyne, 1 gammelt sengeklæde, 1 blågarnslagen.

3 sække, 1 kar til 8 skp. korn, 1 so (beholder) til 2 a 3 spande vand, 1 bønne, 1 spand, 1 kærne, 1 øltønne af eg, 2 små kværne, 1 sælde, 2 solde, 1 gammel egekiste, 1 bunden skæppe, 1 trind løb, 1 sædeløb, 1 tobaksbræt, 1 skammel, 1 fyrfad, 1 glarlygte, 1 manglefjæl og -trille, 1 dragtønne, 1 huggestok, 1 ildklemme, 1 rist, 1 lynge, 2 segl, 3 river, 1 gl. dejtrug, 1 gl. flødebønne.

2 hølud med drav, 1 skærekiste med kniv, 2 jernspader, 2 grebe, 2 træskovle, 1 plov med behørig jern og dræt til 4 høveder, 2 trævogne, dertil et par gamle beslagne hjul, resten træhjul, 1 par haver (sidedykker til vognen), 1 skrav med lejrer og stang, 1 par dræt med kobbelreb og svøbreb til vognen, 1 stige 8 a 10 alen lang, 2 træharver, ½ stålharve, 4-5 møgkjæl, 3 plejle, 1 fork.

Høveder: 1 sort hoppe 14 år, 1 brun hoppe 13 år, 1 brun hoppe 5 år, 1 sortblisset hest 7 år, 3 kalve, 2 stude, 1 kvie, 4 køer 5-8 år, 10 får, 2 lam og 1 hvid galt.

Ved kilden: 1 gammelt vandtrug. Utærsket korn i laden: 9 a 10 traver rug, 8 traver byg omtrent, 10 traver havre og 4 traver tag.

Den salige mands gangklæder: 1 gråblå vadmelskjorte, 1 sort vest, 1 gl. lædervest, 1 par brune vadmelsbukser, 1 par læderbukser, 1 par støvler, 1 hat, 1 par gråblå strømper, 1 blågarnsskjorte, 1 høgarnsskjorte, 2 par gl. sko, 1 gammel vadmelskjorte.

Efter Christen Nielsens død blev fæstegården overtaget af sønnen Niels, og hos ham fik Anne Christensdatter ophold til sin død i april 1749.

Den 24.5.1749 mødte sogndegn Niels Danielsen Hopp op i fæstegården i Hug for at stå for den obligatoriske registrering og vurdering af den afdødes efterladenskaber, som var:

1 blå skjorte 2 mk., 1 blå vadmelskjorte 3 mk., 1 sort skjorte 4 mk., 1 gl. grøn ryesklokke 8 sk., 1 læder skinchel 3 mk., 1 brun skjorte 4 mk., 1 blå vadmelsstrøje 12 sk., 1 rød bonde-trøje 10 sk., 1 grønt snøreliv 1 mk., 1 brun, 1 blå og 1 sort firsiled trøje 6 mk., 1 rød kartunskåbe 2½ mk., 1 blåt vadmelsliv 12 sk., 1 blåt kartunforklæde 1 mk., 1 sort ref-skes forklæde 1½ mk., 1 blåt lærredsforklæde 12 sk., 1 høgarnssærk 1 mk., 1 blågarnssærk 8 sk., 1 rødt kartunstørklæde 10 sk., 1 blåt ditto 6 sk., 2 par blå strømper 4 sk., 1 par trætrøfler 10 sk., 1 egekiste 3 mk.

I alt 5 rigsdaler 5 mark og 12 skilling.

Bagefter kom børnene i diskussion om, hvorvidt begravelsesomkostningerne forlods skulle være udtaget af boet ved deres fars død (i så fald skulle Niels Christensen som den, der havde overtaget gården, bekoste begravelsen), eller om værdien af de efterladte effekter skulle dække omkostningerne. Skiftet blev derfor udsat til 2 juni, for at sagen kunne undersøges nærmere.

Skifteprotokollen for 1733 viste dog kun, at der intet blev til deling mellem arvingerne efter Christen Degn, men det blev udlagt på den måde, at udgifterne til Anne Christensdatters begravelse forlods var indregnet i boets udgifter. Altså skulle alle børnene dele hele arven efter deres mor.

Til hver af sønnerne blev der 1 rd. og 8 sk., og til døtrene 3 mk. og 4 sk., "og eftersom de tilstedeværende den salige kones efterladte børn vare fornøjet, at hendes efterladte klæder måtte deles imellem dennem ved lodkastning, eftersom saa liden af værdi ej var værd at stille nogen auction paa, som og skete, saa vi underskrevne arvinger ere fornøjet, saa og vi skal holde Niels Christensen samt skifteforvalteren uden skade. Hvorefter dette skifte er sluttet og tilendebragt."

Kilder:

Hardsyssels Årbog 1965, side 31-35.

Ulfborg Hind Herreds Justitsprotokol (B80A-3), 5.6.1719, 8.7.1720, 5.12.1725.

Aabjerg Skifteprotokol (G446-1), side 24, 94, 117, 218, 227, 231.

Ringkøbing By Skifteprotokol (B80-128), side 84, 154 ff.

Børn:

- i **Christen Christensen Degn**, også kendt som Christen Christensen Dykier, f. ca(?) 1700 i Dybkjær i Vedersø sogn, d. 07.04.1760 i Kjær i Vedersø sogn. Fæstegmd. i Vedersø Kjær (110) o.1730-60. Skifte G446-1 s. 218. Han blev gift med Johanne Christensdatter, ca. 1730, f. ca(?) 1700.
40. ii **Peder Christensen Degn**, f. ca. 1700/1710 i Dybkjær i Vedersø sogn, d. 14.02.1765 i Hug i Vedersø sogn. Han blev gift med Mette Olufsdatter, ca. 1732.

- iii **Jens Christensen Degn**, f. ca. 1700/1713 i Dybkjær i Vedersø sogn, d. 1775/1782 i Hug i Vedersø sogn. Fæstegmd. i Nr. Hug (604) o. 1735-o, 1775. Han blev gift med Kirsten * Christensdatter. *navnet et kvalificeret gæt.
- iv **Niels Christensen Øegaard**, f. ca. 1700/1714 i Dybkjær i Vedersø sogn, d. 18.07.1763 i Hug i Vedersø sogn. Fæstegmd. i Øegaard i Hug (613) 1733-63. Skifte G446-1 s. 231. Han blev gift med Mette Larsdatter, ca. 1735, f. 1705/1715, d. efter 1763.
- v **Maren Christensdatter**, f. ca. 1700/1715 i Dybkjær i Vedersø sogn, d. 03.07.1745 i Kirkeby i Vedersø sogn. Skifte G446-1 s. 94. Hun blev gift med Niels Andersen. Kirkeby i Vedersø.
- vi **Anne Christensdatter**, f. ca. 1715 i Dybkjær i Vedersø sogn, d. 1779/1782 i Vedersø Klit i Vedersø sogn. Hun blev gift med Poul Olufsen, ca. 1737, f. ca. 1709 i Vedersø Klit i Vedersø sogn, d. 1763 i Vedersø Klit i Vedersø sogn. Fæster på Vedersø Klit (706). Skifte i Aabjerg skifteprotokol G446-1 s. 227, 8 børn.
- vii **Maren Christensdatter**, f. ca(?) 1720 i Dybkjær i Vedersø sogn, d. efter 1782. Hun blev gift med Niels Jensen Skrædder, f. ca. 1701. Fæster Vedersø Kirkeby (300b).

81. **Anne Christensdatter**, f. 1670/1680, d. 1749 i Hug i Vedersø sogn.

82. **Oluf Jørgensen**, f. 1670/1680, d. 1749 på Vedersø Klit i Vedersø sogn. Han blev gift med Margrethe Poulsdatter, 1700 i Husby kirke.

Oluf Jørgensen og Margrethe Poulsdatter blev trolovet den 4.1.1700 i Husby, hvor hendes far var sognedegn.

De bosatte sig på Klitten i Vedersø, hvor Oluf Jørgensen fæstede en gård, der lå direkte under Aabjerg hovedgårds takst, så hartkornet er ikke oplyst. Som andre beboere ved havet levede de dels af fiskeri, dels af landbrug; og to næringsveje har ikke været for meget, for i perioden 1700-1723 fødtes her 11 børn, der var levedygtige, og nok et par stykker til, der døde som små.

Også Aabjergs restancelister fortæller om fattigdommen. I 1717 og 1718 mangler Oluf Jørgensen at betale 16 rdl., og i 1719 skylder han 8 rdl. i landgildepenge, samt 1 rdl. og 4 mark i afgift af Sundet, det har vel været for fiskerirettighederne. I 1725 er han dog ikke længere på restancelisten, så da er det måske blevet bedre tider.

Omkring 1737 har Oluf og Margrethe delvis overladt gården til sønnen Poul, der havde den i 1743 og betalte 2 rdl. i kopskat; og måske var en del af gården skilt fra til sønnen Jens, der ligeledes boede på Klitten i 1743 og betalte 2 rdl. i kopskat.

Hos den første af dem døde Oluf Jørgensen i februar 1749, og på 30. dagen derefter, den 17. marts, mødte Niels Danielsen op på fruens til Aabjerg, Birgitte Kaas' vegne, sammen med 2 vurderingsmænd for at registrere og vurdere boet:

Bæster:

1 sort 6-års plag 8 rd., 1 sort hoppe 7 rd. 4 mk.

Fæhøveder:

1 hvid ko fået 1 kalv 4 rd., 1 hvid ko fået 4 kalve 3 rd. 2 mk., 1 grå ko fået 6 kalve 3 rd. 2 mk., 1 sorthjelmet stud 2 rd., 1 sortstjernet kalv 1 rd. 2 mk., 1 hvid og 1 grå studekalv 4 mk.

Får og svin:

7 får og 1 vædder 5 rd. 5 mk., 1 galt 1 rd. 2 mk.

Vogne og redskaber:

1 vogn 5 rd. 2 mk., 1 træharve 1 mk. 4 sk., 1 plov, som Jens Olufsen ejer halvdelen af, 2 mk., 1 skærekniv med kiste 2 mk., 1 trægreb 4 sk., 1 fork 6 sk., 1 hjulbør 4 sk., 1 plejl 4 sk., 2 økser, 3 save, 1 hammer, 2 naver, 2 hugjern og 2 høvle 1 rd. 2mk., 1½ ruse, bruges til Sundet, 2 mk., ½ ålevod 2 mk., ½

krildvod 1 rd. 2 mk., ½ havskib med tilbehør 2 rd. 4 mk., ½ fjordbåd 1 rd. 4 mk., 2 bakker med kroge 4 rd.

Indbo:

1 bord med skab under 1 mk. 4 sk., 1 skammel 8 sk., 2 træstole 8 sk., 4 hollandske taller-kener 8 sk., 8 trætallerkener 4 sk., 3 glas 4 sk., 1 lysestage 4 sk., 1 skab 12 sk., 1 kiste af fyr 4 mk., 1 vognskrin 1 mk.

I køkkenet:

1 par kværne 2 mk., 1 bøtte 4 sk., 1 kedel 2 rd., 1 spand 4 sk., 1 øltønde 1 mk., 1 ølfjerding 8 sk., 1 egekar 10 sk., 1 egekar 6 sk., 1 saltfjerding 4 sk., 1 dragkar 4 sk., 1 svinetrug 1 sk.

Sengeklæder:

1 gl. rødtribet olmerdugsdyne uden fjer 4 mk., 3 grå hylsklæder 1½ mk., 1 gammel rødtribet olmerdugshovedpude 1 mk., 1 rød- og blåtribet olmerdugshoveddyne 3 mk., 2 sorte vadmelshylsklæder 2 mk., 2 hovedpuder 1 mk.

Den salige mands gangklæder:

1 par læderbukser 12 sk., 1 par gl. hvide vadmelsbukser 8 sk., 1 sort trøje 3 mk., 1 gammel lædertrøje 8 sk., 1 brystdug 4 sk., 1 par sorte bukser 4 sk., 2 par hoser 8 sk., 1 hvid vadmelsstrøje 8 sk., 1 par hvide vadmelsbukser 4 sk., 1 par træsko 1 sk., 1 par sko 12 sk., 2 lodne huer 8 sk.

Indtægt i alt 63 rigsdaler 2 mark og 12 skilling.

"Derefter blev enken Margrethe Poulsdatter tilspurgt, saa og sønnen Poul Olufsen, som gaarden haver i fæste som er beliggende under (hoved)gaardens takst, og saa godt som op-fød sin gamle fader i sin alderdom, om noget var mere være sig penge, skyldig til stervboen, eller og andet som kunde beregnes boen til indtægt, rede penge, korn og af hvad navn nævnes kan, hvortil begge svarede nej."

Boets udgifter var:

reparation af stuehus, lade, stald, fæhus, port og fårehus, hvortil krævedes 94 traver tag a 2 mk (31 rd. 2 mk.), spær og lægter m.m (20 rd.), samt begravelsesomkostninger (20 rd. 5 mk.).

I alt 72 rigsdaler og 1 mark. Altså blev der intet at arve.

Margrethe Poulsdatter "sad efter hendes mands død for halve gaarden" og døde her i januar 1755.

Skiftet blev foretaget af Niels Danielsen Hopp den 8. februar, hvor følgende blev registreret og vurderet:

1 grøn ryes klokke 1 rd. 1 mk., 1 blå vadmelsklokke 1 rd., 1 sort tosiled klokke 10 sk., 1 sort vadmelsklokke 12 sk., 1 sort firsiled trøje 1½ mk., 1 brun ditto 2 mk, 1 blå snøreliv med grønne ærmer 1 mk., 1 gl. ryes snøreliv med blå ærmer 4 sk., 1 blå vadmelsnøreliv 2 sk., 1 blåtribet forklæde 1 mk., 1 krave og 1 gl. sort hue 2 sk., 1 par sorte vanter, 1 lys blågarnssærk og 1 par sorte strømper 4 sk., 1 par tøfler 2 sk., 1 par træsko 4 sk., 1 pæn pude og en sort silkeklæde, som Henrik Olufsen havde foræret hende og efter hendes død skulle have igen 1 mk. 6 sk., 1 sort baj hue 2 sk., 1 hvidt horgarnsklæde 8 sk., 1 blå kar-tunforklæde 2 sk., 1 blå blågarnsforklæde 3 sk.

Boets indtægt i alt 4 rigsdaler og 13 skilling.

Derefter blev skiftet udsat til 30. dagen, den 25. februar, for at alle arvinger kunne få mulighed for at møde op. Ganske vist boede en del i Vedersø, men andre var bosat langt væk.

I betragtning af den store afstand og den lille arv var det ikke så mærkeligt, at de udensogns boende ikke mødte op, kun Jens, Henrik, Jørgen og Mette gav møde, og det kunne hurtigt konstateres, at boets værdi ikke engang kunne dække begravelsesomkostningerne: 1 kiste a 2 rd., 1 lagen a 1 rd., traktement og udgift til præst og degn 8 rd. 1 mk. og 4 sk.

I alt 11 rigsdaler 4 mark og 4 skilling.

Kilder:

Ribe Stiftamts Skattekommissionsprotokol 1743 (B9-1120), Vedersø Sogn.

Ulfborg Hind Herreds Justitsprotokol (B80A-3), 5.6.1719, 8.7.1720, 5.12.1725.

Aabjerg Skifteprotokol (G446-1), s. 110, 161, 227, 241, 258, 267-81, 361, 389, 394.

Voldbjerg Skifteprotokol (G445-2) s. 51.

Lundenæs Amts Skifteprotokol (B8-1079) s. 336.

Børn:

- i **Jens Olufsen**, f. ca. 1700 i Vedersø Klit i Vedersø sogn, d. 06.03.1766 i Vedersø Klit i Vedersø sogn. Fæster på Vedersø Klit. Skifte G446-1 s. 241. Han blev gift med (1) Margrethe Sørensdatter, ca. 1724, f. ca. 1700, d. 1741 i Vedersø Klit i Vedersø sogn. Skifte 8. jun. 1741. G446-1 s. 77. Han blev gift med (2) Maren Madsdatter, ca. 1742, f. 1710/1720 i Bjerg i Staby Sogn, d. efter 1782. Se B80-128 s. 154 ff.
- ii **Jørgen Olufsen Klit**, f. ca. 1701 i Vedersø Klit i Vedersø sogn, d. eft. 1777. Fæster i Hug i Vedersø (1749). Han blev gift med Maren, før 1761. Enke efter Peder Skrædder, Tarp. (Se G442-2 s. 213).
- iii **Maren Olufsdatter**, f. ca. 1707 på Vedersø Klit i Vedersø sogn, d. 13.03.1774 i V. Vedsted sogn. Hun blev gift med Mads Holdnensen, 26.07.1733 i V. Vedsted, f. 13.01.1706 i V. Vedsted sogn. Sdr. Farup ved Ribe.
- iv **Poul Olufsen**, f. ca. 1709 i Vedersø Klit i Vedersø sogn, d. 1763 i Vedersø Klit i Vedersø sogn. Fæster på Vedersø Klit (706). Skifte i Aabjerg skifteprotokol G446-1 s. 227, 8 børn. Han blev gift med Anne Christensdatter, ca. 1737, f. ca. 1715 i Dybkjær i Vedersø sogn, d. 1779/1782 i Vedersø Klit i Vedersø sogn.
41. v **Mette Olufsdatter**, f. ca. 1710 i Vedersø Klit i Vedersø sogn, d. 1765/1777 i Hug i Vedersø sogn. Hun blev gift med Peder Christensen Degn, ca. 1732.
- vi **Anne Olufsdatter**, f. ca. 1711 i Vedersø Klit i Vedersø sogn, d. eft. 1777. Hun blev gift med Peder Olufsen, f. 17. Bager på Sjælland (København?).
- vii **Kirstine Olufsdatter**, f. ca. 1713 i Vedersø Klit i Vedersø sogn, d. 1777/1787 i Rindum sogn. Hun blev gift med (1) Iver Christensen Wanting, ca. 1740, f. 1711 i Agersbæk i Hee sogn, døbt 25.02.1711 i Hee, d. 1751 i Rindum sogn, begravet 09.08.1751 i Rindum. Fæstegmd. Wanting i Rindum sogn. Hun blev gift med (2) Knud Christensen Wanting, 15.10.1752 i Rindum kirke, f. ca. 1711 i Hee, d. efter 1787. Fæstegmd. Wanting i Rindum 1752-o.1770. Evt. døbt 3.6.1714.
- viii **Dorthe Olufsdatter**, f. ca. 1715 i Vedersø Klit i Vedersø sogn, d. 1779 i Halby i Hee sogn, begravet 03.11.1779 i Hee. Skifte G445-2 s. 51, 4 børn. Hun blev gift med Peder Pedersen Lybæk, 06.11.1746 i Hee kirke, f. 1709 i Halby i Hee sogn, døbt 01.11.1709 i Hee sogn, d. 1790 i Halby i Hee sogn, begravet 24.01.1790 i Hee. Fæster i Halby i Hee.
- ix **Henrik Olufsen**, f. ca. 1715 i Vedersø Klit i Vedersø sogn, d. 11.07.1777 i Tarp i Vedersø sogn. Fæstegmd. i Tarpgaard (504). Skifte G446-1 s. 267; ingen børn. Han blev gift med Anne Larsdatter, ca. 1747, f. ca(?) 1710, d. 1775 i Tarp i Vedersø sogn. Skifte 01.05.1775 G446-1 s. 260.
- x **Karen Olufsdatter**, f. ca. 1718 i Vedersø Klit i Vedersø sogn, d. 1755 i Hundesvang i Hee sogn, begravet 09.11.1755 i Hee. Skifte B8-1079 s. 336, 1 barn. Hun blev gift med Christen Thomsen, 19.04.1750 i Hee kirke, f. 17.., d. 1780/1801. 1752 ladefoged på Voldbjerg; ejer ½ Hundesvang (Bredemærsk) i Hee.
- xi **Sidsel Olufsdatter**, f. ca. 1723 i Vedersø Klit i Vedersø sogn, d. 1787/1801 i Hug i Vedersø sogn. Hun blev gift med Knud Nielsen Øgaard, ca. 1750, f. 1719, d. 1790/1801 i Hug i Vedersø sogn. Fæstegmd. Øgaard i Hug (613).

83. **Margrethe Poulsdatter**, f. ca. 1680, d. 25.01.1755 på Vedersø Klit i Vedersø sogn.
90. **Anders Jensen * Kjærgaard**. Fæstegmd. i Vedersø Kjær (1723)-(1746). Se B80-124 s. 444 og G446-1 s. 107.
*(sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte børn).

Børn:

45. i **Kirsten Andersdatter**, f. ca(?) 1715, d. eft. 1759. Hun blev gift med Peder Christensen Kjær, ca. 1739.
- ii **Jens Andersen**, f. ca(?) 1715, d. 1779 i Kjær i Vedersø sogn. Fæstegmd. i Vedersø Kjær o. 1750-79. Skifte G446-1 s. 291, 6 børn. Han blev gift med Maren Nielsdatter, ca. 1750, f. ca. 1718 i Kjær i Vedersø sogn, d. efter 1779.
104. **Jens Jensen Nyhus**, også kendt som Jens Stougaard, f. 1662 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 12.01.1662 i Stadil kirke, d. 1725 i Nyhus i Stadil sogn, begravet 02.02.1725 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Anne Michelsdatter Nyhus, 11.01.1705 i Stadil kirke.

Jens Jensen blev trolovet den 17.12.1704 og derefter gift i Stadil kirke med Anne Michelsdatter. Hun var amme på Søndervang, men ellers ikke fra Stadil - muligvis fra Snejbjerg.

Ved de 2 første børns fødsel kaldes Jens Jensen stadig for Jens Stougaard efter fødestedet; men fra 1715 hedder han Jens Nyhus efter bostedet. Om han har fæstet Nyhus allerede ved giftermålet vides ikke; men han var her i hvert fald fra 1715 til sin død. Nyhus hørte under Søndervang og var formodentlig beliggende i Stadilby; i 1753 var det et hus på 10 fag uden hartkorn, og sådan har det sikkert også været på Jens Nyhus' tid.

Jens Jensen døde i Nyhus i 1725, 63 år gammel. Allerede den 12.2.1725 blev der holdt skifte med registrering og vurdering:

I stuen:

1 gl. lille fyrrebord 8 sk., 1 gl. mælkehyld 2 sk., 20 mælkesætter og sorte gryder 8 sk., 3 lurfade 3 sk., 1 gl. lille tinflaske 4 sk., 1 gl. fyrrekiste 2 mk., 1 hjemmegjort olmerdugs overdyne 1 rd. 2 mk., 1 gråhvid vadmelsunderdyne 2 mk., 1 hjemmegjort olmerdugshovedpude 1 mk.

I køkkenet:

1 kobberkedel 2 rd. 4 mk., 1 spand og 2 stripper 10 sk.

Kvæg:

1 grå ko 12 år 2 rd., 1 sort ko 8 år 3 rd., 5 får a 3 mk., 1 galt polt 2 mk.

Indtægt i alt 13 rigsdaler og 3 skilling.

Af udgifter var der husets brøstfældighed, der blev sat til 7 rd. og 3 mk. Desuden skyldte Anne Michelsdatter præsten 8 rd. for begravelsen, og af Laurs Ladefoged på Søndervang havde hun lånt 6 rd. til at købe 2 køer for; i alt 22 rigsdaler og 1 mark. Altså blev der intet at arve, men "enken bliver ved stedet og beholder husets brøstfældighed, imod hun forsikrer at bebygge og forbedre huset, at det kan stå for fuldt syn, og efterhaanden, om hun kan blive saa bemidlet, at svare enhver sin fordring, hvormed dette skifte saaledes er sluttet og tilendebragt."

Det tyder jo ikke på den store rigdom. Alligevel skriver præsten i forbindelse med Annes begravelse, at hun var den rigeste kone i sognet, da han ankom i 1732. Måske har den gode præst husket lidt forkert, eller også er Anne hurtigt blevet mere end "bemidlet" efter mandens død.

Hun gifter sig allerede den 29.9.1725 i Stadil med ladefogeden på Søndervang, Laurids Roersen (1678-1753), der så flytter ind i Nyhus, hvor de stadig bor, da han dør i 1753. Ved skiftet efter ham oplyses igen lidt om det fattige indbo: i stuen var der et fyrretræsbord, en stol, en kiste, et lille skrin, en lille egekiste med hans tøj, 12 mælkesætter, 2 røde fade, 4 træallerkener, 1 ølpotte, 2 gryder, 1 messinglysestage, 1 pande, 1 kniv og 1 bor. Sengeklæderne bestod af 1 blå- og hvidstribet dyne, 1 grå- og hvidstribet dyne, 2 gamle sribede puder og 2 blågarnslagener, desuden var der en spinderok.

Af dyr var der kun 2 køer og 1 gris. Alt i alt blev indboet vurderet til knap 12 rd., men udgifterne beløb sig til 19 rd., så her var bestemt ingen rigdom.

Anne Michelsdatter levede endnu i mange år; 1761 boede hun vistnok i Opstrup, sandsynligvis hos sønnen Jens. Ved hendes død skriver præsten: "Fredagen d. 13. november 1767 kastede jeg jord uden ligprædiken, sang eller klang paa sal. Laurs Nyhuses enke, nafnl. Anne Nyhus, som var Søren Stougaard i Stadil og Jens Jensen i Opstrup deres moder, og den rigeste kone i sognet ved min ankomst til kaldet, men leverede i sine friske aar ovenmeldte sine sønner sine midler for at hjælpe dem paa fode, men i sin alderdom siden selv døde i armod. Hun døde søndagen tilforn d. 8. november natus an 84 eller 86 aar."

Kilder:

Søndervang Skifteprotokol (G442-2), side 34-36, 160b-162a, 212b, 284, 287.

Børn:

- i **Michel Jensen**, f. 31.08.1705 i Stadil sogn, døbt 05.09.1705 i Stadil kirke, d. efter 1725.
 - ii **Jens Jensen Opstrup**, f. 18.08.1712 i Stadil sogn, døbt 21.08.1712 i Stadil kirke, d. sep. 1781 i Stadilby i Stadil sogn. Fæstegmd. i Opstrup (902). Skifte G442-2 s. 284, 287b. 3 børn. Han blev gift med (1) Marie Margrethe Nielsdatter, 17.10.1734 i Stadil kirke, f. 1710 i Opstrup i Stadil sogn, døbt 06.03.1710 i Stadil, d. 08.05.1739 i Opstrup i Stadil sogn, begravet 13.05.1739 i Stadil. Skifte G442-2 s. 69b, 4 børn. Han blev gift med (2) NN, 1739, f. 1700/1720.
 - 52. iii **Søren Jensen Stougaard**, f. 10.04.1715 i Nyhus i Stadil sogn, døbt 22.04.1715 i Stadil kirke, d. 1793 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 27.02.1793 på Stadil kirkegård. Han blev gift med (1) Barbara Knudsdatter, 24.04.1735 i Stadil kirke. Han blev gift med (2) Johanne Madsdatter, 27.10.1737 i Stadil kirke.
 - iv **Johanne Jensdatter**, f. 10.06.1720 i Nyhus i Stadil sogn, døbt 23.06.1720 i Stadil kirke, d. 07.09.1730 i Nyhus i Stadil sogn.
105. **Anne Michelsdatter Nyhus**, f. ca. 1681, d. 08.11.1767 i Nyhus i Stadil sogn, begravet 13.11.1767 på Stadil kirkegård. Hun blev gift med (1) Jens Jensen Nyhus, også kendt som Jens Stougaard, 11.01.1705 i Stadil kirke. Hun blev gift med (2) Laurids Roersen, 22.09.1725 i Stadil kirke, f. ca. 1678 i Vium sogn ved Viborg, d. 05.12.1753 i Nyhus i Stadil sogn, begravet 09.12.1753 på Stadil kirkegård.
106. **Mads * Nielsen**, f. ca. 1665, d. 1725 i Alrum i Stadil sogn, begravet 16.12.1725 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Inger Christensdatter, 13.11.1692 i Stadil kirke.

Mads Nielsen er måske søn af Niels Christensen Skomager (1614-1694) og Johanne Christensdatter (1629-1695) i Mejlby. Mads Nielsen kaldes Skomager i 1697 og 1702, og ud fra fadderoplysningerne synes der at være tætte forbindelser til Niels Christensen Skomager og dennes børn; men Stadil kirkebog meddeler intet om Mads' fødsel.

Mads var fæster af Nørsgaard i Alrum på 3-2-0-1 tdr. hartkorn, der hørte under Søndervang. Her boede han til sin død i 1725.

Den 5.2.1726 blev der holdt skifte efter ham med følgende registrering og vurdering:

I stuen:

1 fyrbord med gl. fod 2½ mk., 2 gl. hylder 12 sk., 1 gl. fyrkiste 2 mk., 3 gl. lerbade 8 sk., 4 tallerkener 4 sk., 10 lersætter 10 sk., en lukket seng indeholdende 2 vadmelsdyner, 2 gl. blågarnslagener og 2 gl. puder 2 rd. 2 mk.

I kælderen:

2 gl. øltønder 1½ mk., 2 gl. kornsække 3 mk., 1 gl. degnesåe 6 sk., 1 gl. sælde 6 sk., 1 gl. høle 4 mk., 1 gl. økse 12 sk., 1 spigerbor 4 sk.

I bryggerset:

1 gl. ølkar 2 mk., 1 såe 12 sk., 1 bønne 6 sk., 1 spand 6 sk., 1 ildklemme 8 sk., 1 spade og 1 greb 1 mk. 8 sk., 1 gl. kærne og 1 gl. sold 1 mk.

I gården:

1 vogn med tilbehør 4 rd., 1 gl. plov med sin behør 1 rd. 1 mk., 1 gl. træharve 1½ mk., 1 gl. skærekiste med kniv 2 mk.

Levende kvæg og bæster:

1 brun hest på 13 år 6 r. 4 mk., 1 gl. sort hoppe på 14 år 5 rd., 1 sortstjernet hoppe på 2 år 4 rd. 4 mk., 1 sort ko på 6 år 4 rd. 2 mk., 1 ditto kraftig på 8 år 3 rd., 1 ditto på 13 år 2 rd. 2 mk., 1 sort kvie på 2 år 1 rd. 4 mk., 1 åringskalv 3 mk., 1 (10?) stk. får 3 rd., 1 ungt svin 3 mk.

"Utorsken korn findes ej videre end som kan være tilstrækkelig til sæden i marken, hvorfor ej føres videre til indtægt eller udgift".

Boets indtægt i alt 43 rigsdaler 5 mark og 14 skilling.

Udgifterne var desværre noget større: til heste og redskaber 55 rd. 4 mk., restancer til her-skabet for perioden 1709-14 og 1717-19 45 rd., gårdens brøstfældighed: stuehuset 7 rd., la-den 12 rd. og fæhuset 5 rd., anden bortskyldig gæld 19 rd. 2 mk., i alt 144 rd., så der blev intet til deling mellem enken og børnene, og intet til kreditorerne at gøre udlæg i.

Det ser ud til, at den årlige landgilde har været: 6 skp. rug, 6 skp. byg, 1 td. havre, 1 skov-svin og 1 lispund smør; men perioden 1709-1719 må have været meget dårlig for Mads Nielsen, ikke alene har han ikke kunnet betale landgilde, men har også enkelte år måttet låne korn til både brød og sæd.

Efter Mads' død kom Inger formodentlig på aftægt hos sønnen, der overtog fæstet. Hun døde i Alrum i 1738, knap 71 år gammel.

Angående børn: Ved skiftet efter Mads Nielsen nævnes kun de 2 ældste børn, mens de 2 umyndige er "glemt"; men ud fra andre kilder ses de stadig at være i live i 1725: ved skiftet efter Maren i 1746, omtales hendes brødre Christen og Niels; ved skiftet efter Marens søn Jep Knudsen i 1768, og ved skiftet efter Niels' datter Anne i 1768, indsættes Johanne Madsdatters mand, Søren Jensen Stougaard, som født værge efter loven, hvilket kun giver mening, hvis det er Mads Nielsens datter, han har været gift med (hun er død på det tidspunkt).

*(sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte forældre).

Kilder:

Søndervang Skifteprotokol (G442-2), side 37b-39, 92b, 245b, 246b.

Børn:

- i **Maren Madsdatter**, f. 1693 i Stadil sogn, døbt 30.07.1693 i Stadil, d. 11.08.1746 i Graversgaard i Stadil sogn, begravet 14.08.1746 i Stadil. Hun blev gift med Knud Jepsen, 25.11.1725 i Stadil kirke, f. 12.11.1701 i Graversgaard i Stadil sogn, døbt 13.11.1701 i hjemmet, d. 14.03.1757 i Dahl i Stadil sogn, begravet 20.03.1757 i Stadil. Fæstegmd. i Graversgaard (303), Dahl (403). Skifte G442-2 s. 173.
- ii **Christen Madsen**, f. 20.08.1697 i Alrum i Stadil sogn, døbt 22.08.1697 i Stadil kirke, d. 1776 i Alrum i Stadil sogn. Fæstegmd. i Nørgaard i Alrum (209). Han blev gift med Anne Jepsdatter, 08.11.1722 i Stadil kirke, f. 1695 i Graversgaard i Stadil sogn, døbt 14.04.1695 i Stadil, d. 09.02.1766 i Alrum i Stadil sogn, begravet 15.02.1766 i Stadil.
- iii **Niels Madsen**, f. 11.03.1702 i Alrum i Stadil sogn, døbt 19.03.1702 i Stadil kirke, d. 07.04.1768 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 14.04.1768 på Stadil kirkegård. Fæstegmd. i Østergaard, Fuglbjerg i Stadil (456). Han blev gift med Sidsel Pedersdatter, 01.12.1726 i

Stadil kirke, f. 28.02.1704 i Stadilø i Stadil sogn, døbt 05.03.1704 i Stadil, d. 07.04.1768 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 14.04.1768 i Stadil.

53. iv **Johanne Madsdatter**, f. 05.01.1713 i Alrum i Stadil sogn, døbt 05.01.1713 i hjemmet, d. 1767 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 30.07.1767 på Stadil kirkegård. Hun blev gift med Søren Jensen Stougaard, 27.10.1737 i Stadil kirke.
107. **Inger Christensdatter**, f. 1667 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 15.11.1667 i Stadil kirke, d. 27.09.1738 i Alrum i Stadil sogn, begravet 02.10.1738 på Stadil kirkegård.
108. **Anders Nielsen**, f. 1663 i Opstrup i Stadil sogn, døbt 25.01.1663 i Stadil kirke, d. 02.07.1736 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 05.07.1736 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Karen Espersdatter, 24.09.1702 i Stadil kirke.

Karen blev gift i 1686 i Stadil med Anders Graversen (1642-99), der var fæster i Fuglbjerg i Stadil (nu Stadiløvej nr. 8). Gården hørte under Søndervang og havde et hartkorn på 4-2-3-0 tdr.

I dette ægteskab fødte Karen 5 børn, alle døtre; men i 1699 døde Anders Graversen, og året efter blev hun gift med Søren Hansen Halkjær (1666-1702), der herefter overtog fæstegården. Han døde imidlertid allerede den 1702, endnu før deres eneste fælles barn var født.

Karen Espersdatter måtte nu til brudeskamlen for 3. gang. Den 16. august 1702 blev hun trolovet og senere gift med Anders Nielsen, der var født i Opstrup.

Det var så Anders Niensens tur til at overtage fæstegården, og selv om han og Karen var tæt på de 40 år, beholdt de den i ca. 25 år - og Karen fødte endnu 3 børn. Først o. 1728 overtog sønnen Anders gården.

Karen Espersdatter døde i Fuglbjerg få år efter, og Anders Nielsen "døde gandske hastigt d. 2. juli 1736 efter at han var kommet hjem fra kirken, medens han sad til bords og spiste", 73 år gammel.

Kilder:

Søndervang Skifteprotokol (G442-2-), side 90, 101, 204.

Børn:

54. i **Anders Andersen**, f. 06.06.1704 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 08.06.1704 i hjemmet, d. 09.08.1748 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 11.08.1748 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Kirsten Nielsdatter Sjøng, 24.10.1728 i Stadil kirke.
- ii **Niels Andersen**, f. 10.11.1708 i Fuglbjerg i Stadil sogn, d. 16.11.1708 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 18.11.1708 på Stadil kirkegård.
- iii **Esper Andersen**, f. 10.11.1708 i Fuglbjerg i Stadil sogn, d. 17.12.1708 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 21.12.1708 på Stadil kirkegård.
109. **Karen Espersdatter**, f. 1664 i Kamp i Stadil sogn, døbt 18.09.1664 i Stadil kirke, d. 1731 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 24.06.1731 på Stadil kirkegård. Hun blev gift med (1) Anders Graversen, 18.04.1686 i Stadil kirke, f. ca. 1642, d. 23.09.1699 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 26.09.1699 på Stadil kirkegård, Fæstegmd. i Fuglbjerg i Stadil (464). Hun blev gift med (2) Søren Hansen Halkjær, 27.06.1700 i Stadil kirke, f. 1666 i Halkjær i Stadil sogn, døbt 19.03.1666 i Stadil kirke, d. 24.02.1702 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 01.03.1702 på Stadil kirkegård, Fæstegmd. i Fuglbjerg i Stadil (464). Hun blev gift med (3) Anders Nielsen, 24.09.1702 i Stadil kirke.

Børn af Anders Graversen:

- i **Maren Andersdatter**, f. 1687 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 05.05.1687 i Stadil kirke, d. 1768 i Alrum i Stadil sogn. Hun blev gift med Gravers Jepsen, 15.06.1710 i Stadil kirke, f. 1681 i Alrum i Stadil sogn, døbt 27.02.1681 i Stadil, d. 12.02.1765 i Alrum i Stadil sogn, begravet 17.02.1765 i Stadil.
- ii **Elle Andersdatter**, f. 1689 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 28.08.1689 i Stadil kirke, d. 08.04.1746 i Alrum i Stadil sogn, begravet 14.04.1746 på Stadil kirkegård. Skifte G442-2 s. 90, 6 børn. Hun blev gift med Niels Jepsen, 04.03.1714 i Stadil kirke, f. 1688 i Alrum i Stadil sogn, døbt 02.12.1688 i Stadil, d. 1768/1783 i Alrum i Stadil sogn. Fæstegmd. i Alrum i Stadil (203).
- iii **Barbara Andersdatter**, f. 1692 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 14.08.1692 i Stadil kirke, d. 1768/1783 i Fuglbjerg i Stadil sogn. Hun blev gift med Peder Nielsen Skodborg, også kendt som Peder Klit, 16.12.1725 i Stadil kirke, f. 24.09.1699 i Kolby i Stadil sogn, døbt 01.10.1699 i Stadil, d. 1770/1783 i Fuglbjerg i Stadil sogn. Fæstegmd. Skodborg i Fuglbjerg (463).
- iv **Anne Andersdatter**, f. 1695 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 13.10.1695 i Stadil, d. 29.03.1767 i Stadilby i Stadil sogn, begravet 04.04.1767 i Stadil. Hun blev gift med Anders Jensen Høj, 1725 i Stadil, f. 1695 i Højstadil i Stadil sogn, døbt 15.09.1695 i Stadil, d. 01.03.1761 i Stadilby i Stadil sogn, begravet 06.03.1761 i Stadil. Fæstegmd. i Stadilby (406). Skifte G442-2 s. 204.
- v **Kirsten Andersdatter**, f. 05.07.1699 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 09.07.1699 i Stadil, d. 30.11.1767 i Korsholm i Stadil sogn, begravet 04.12.1767 i Stadil. Hun blev gift med Laurids Jespersen Korsholm, 24.06.1722 i Stadil kirke, f. 1692 i Korsholm i Stadil sogn, døbt 06.04.1692 i Stadil, d. 31.01.1757 i Korsholm i Stadil sogn, begravet 06.02.1757 i Stadil. Fæstehmd. i Korsholm (311).

Barn af Søren Hansen Halkjær:

- vi **Søren Sørensen Husted**, f. 19.04.1702 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 23.04.1702 i Stadil kirke, d. 1748 i Alrum i Stadil sogn, begravet 31.05.1748 på Stadil kirkegård. Fæstegmd. Husted i Alrum (216) 1730-48. Skifte G442-2 s. 101. Han blev gift med (1) Ane Rasmusdatter, 14.09.1730 i Stadil kirke, f. 27.08.1707 i Alrum i Stadil sogn, døbt 28.08.1707 i Stadil, d. 19.07.1743 i Alrum i Stadil sogn, begravet 24.07.1743 i Stadil. Skifte G442-2 s.82, 3 børn. Han blev gift med (2) Maren Nielsdatter, 10.11.1743 i Hee, f. 1719 i Halby i Hee sogn, døbt 01.10.1719 i Hee, d. 29.03.1796 i Alrum i Stadil sogn, begravet 06.04.1796 i Stadil.

Børn af Anders Nielsen: se ovenfor

112. **Christen Jensen**, f. 16.., d. før 1691 i Vedersø sogn. Han blev gift med Karen Pedersdatter.

Christen Jensen og Karen Pedersdatter blev gift i sidste halvdel af 1600-tallet, de boede i Vedersø og fik sammen 2 børn. Men på et tidspunkt før 1691 døde Christen Jensen, hvorefter Karen Pedersdatter blev gift med Oluf (Christensen?), der var fæster af den ene af de 2 Hounsgaarde i Tarp i Vedersø - han var sandsynligvis søn af Christen Ollesen, der var fæster her i 1688. Gården hørte under Aabjerg og havde et hartkorn på 3-3-2-0 tdr.

Her boede Karen de næste mange år og fødte i det nye ægteskab 3 børn. Oluf døde formentlig før 1720, hvorefter fæstet blev overtaget af Karens søn, Jens Christensen, og hos ham kom hun på aftægt til sin død i 1736.

Den 16.7.1736, 30 dage efter dødsfaldet, indfandt Niels Danielsen Hopp sig i Hounsgaard for at forestå skiftet på skifteforvalteren Christen Linde til Aabjerg hans vegne. Med sig havde han 2 bønder, der skulle fungere som vurderingsmænd, men da det var midt i høbjærgningstiden, og bønderne havde travlt, blev skiftet udsat til den 28. juli.

Den egentlige årsag var dog, at der opstod problemer arvingerne imellem. Jens Hounsgaard påstod, at han ifølge aftale med moderen skulle være enearving, og det ville de 3 halvsøskende ikke uden videre godtage, så til sagens nærmere undersøgelse var der brug for skifteprotokollen. Den var i Christen Lindes varetægt, og da han var bortrejst, måtte man nødvendigvis vente med skiftet til hans hjemkomst.

Høbjærgningen var nok engang årsag til en udsættelse, og først den 3. august kunne man komme videre. Det var nu hr. Linde selv, der mødte op for at klare problemerne. Han benægtede ikke, at der før havde været talt om en sådan ordning mellem mor og søn; men da de øvrige arvinger ikke havde givet deres minde til aftalen, kunne den ikke lægges til grund ved boets deling, altså skulle alle 4 søskende arve efter loven.

Karen Pedersdatter efterlod sig følgende effekter:

1 fyrrekiste 4 mk., 1 sort skørt 4 mk., 1 blå ryes klokke 1 rd. 1 mk., 1 sort klædestrøje 2½ mk., 1 sort skørt 2 mk., 2 røde trøjer 3½ mk., 1 klokke 2½ mk., 1 skindkjortel 1½ mk., 1 par blå strømper 8 sk., 1 par sorte strømper 8 sk., 1 par sorte stumper 4 sk., 3 sorte huer 8 sk., 1 par vanter 1 sk., 1 sort klædeskappe 4 mk., 1 nathat og æske 2 sk., 1 blå skørt 2 rd., 1 par sko uden spænder 1 mk., 1 grønt skørt 3 mk., 1 blå skørt 3 mk., 1 grøn trøje 5 mk., 1 blå trøje med røde ærmer 1½ mk., 1 blå trøje 2½ mk., 1 rød trøje med blå ærmer 12 sk., 1 blå livstykke 1½ mk., 2 blå forklæder 1½ mk., 1 hvidt forklæde 12 sk., 3 blågarnssærke 4 mk., 1 pandeskygge 3 sk., 1 par handsker og 1 fløjlsmuffe 6 sk., 4 tørklæder 1½ mk.

Desuden var der 3 skørter, hvoraf de 2 var pantsat af Maren Knudsdatter ved Kjær (nu på 8. år) og den 3. af Peder Kornberg (nu på 4. år). Begge erklærede, at de ikke kunne indløse pantet, så de 2 af skørterne blev vurderet som tilhørende boet: 1 rødt 1 rd. 2 mk., 1 grønt 1 rd. 3 mk., det sidste skørt forærede arvingerne til Maren Knudsdatter.

Endvidere var der i rede penge 13 rd. og 2 mk., så indtægten var i alt på 28 rigsdaler og 1 skilling. Herfra gik 10 rd. til begravelsesomkostningerne og 2 mk. i skriverløn til Niels Danielsen Degn; Christen Linde var så "storsindet" ikke at forlange noget for skifteforretningen. Tøjet blev herefter delt mellem arvingerne ved lodtrækning, og de resterende 3 rd. af de rede penge blev delt med 1 rd. til hver af sønnerne og 1 mk. til hver af døtrene, "hvilke Jens Hounsgaard lovede vedkommende at fornøje inden Mikkelsdag førstkommende, hvormed de samtlige var fornøjet, og skiftet saaledes sluttet til alles fornøjelse og enighed."

Kilder:

Aabjerg Skifteprotokol (G446-1), side 41, 45, 135, 182.

Ringkøbing By Skifteprotokol (B80-122), side 333b, (B80-124), side 194, 198.

Børn:

- i **Peder Christensen**, f. før 1690.
56. ii **Jens Christensen Hounsgaard**, f. 1680/1690 i Vedersø ?, d. eft. 1760 i Vedersø sogn. Han blev gift med Maren Knudsdatter, 02.06.1721 i Stadil kirke.
113. **Karen Pedersdatter**, f. før 1670, d. 16.07.1736 i Tarp i Vedersø sogn. Hun blev gift med (1) Christen Jensen. Hun blev gift med (2) Oluf Hounsgaard, f. 16., d. (?) før 1721.

Børn af Christen Jensen: se ovenfor

Børn af Oluf Hounsgaard:

- iii **Karen Olufsdatter**, f. før 1700, d. før 1751 i Bjerregaard i Vedersø sogn. Hun blev gift med Christen Jensen Bjerregaard, f. 16.., d. efter 1736 i Bjerregaard i Vedersø sogn. Fæstegmd. Bjerregaard i Vedersø (206).
- iv **Mette Olufsdatter**, f. 1685/1700, d. 11.03.1756 i Hug i Vedersø sogn. Skifte G446-1 s. 182, 6 børn i 1. ægteskab, 0 i 2. Hun blev gift med (1) Christen Nielsen Trankjær, f. før(?) 1685, d. 16.04.1738 i Trankjær i Vedersø sogn. Fæstegmd. i Trankjær i Hug (615). Skifte G446-1 s. 45, 4+6 børn. Hun blev gift med (2) Christen Olufsen Trankjær, d. 19.02.1778 i Trankjær i Vedersø sogn. Fæstegmd. Trankjær i Hug (615). Skifte G446-1 s. 282.
- v **Christen Olufsen**, f. før 1700, d. 01.10.1751 i Hug i Vedersø sogn. Fæstegmd. i Hug (602). Skifte G446-1 s. 135, ingen børn. Han blev gift med Anne Nielsdatter, f. ca(?) 1680 i Madum, d. 17.11.1753 i Hug i Vedersø sogn. Skifte G446-1 s. 156.

114. **Knud Knudsen Engkjær**, f. ca. 1664, døbt 24.03.1665 (?) i Nyhus i Stadil sogn ?, d. 23.01.1731 i Opstrup i Stadil sogn, begravet 28.01.1731 på Stadil kirkegård. Partner med Appolone Christensdatter. Han blev gift med (2) Johanne Sylvestersdatter, 17.04.1693 i Stadil kirke.

Knud Knudsen er født o. 1664. Han er muligvis den Knud, der blev født i marts 1665 af ugifte Johanne Nyhus og "døbt i Christen Lassens stue fordi konen havde taget barnet fra hende, thi de sagde hun var afsindig. Til stede ved daabens forretelse var Jens Stougaard, Anne Stougaard, Kirsten Stougaard, Kirsten Andersdatter, Maren Christensdatter og Do-rethe Mads Højs, hvilke erkende, at moderen var ikke god for at sige faderen til barnet". Johanne i Nyhus blev public absolveret i Stadil kirke den 25.6.1665 og udlagde da Knud Lauridsen som barnefader.

22 år senere blev en anden ugift kvinde, Appolone Christensdatter, public absolveret i samme kirke "for løssagtighed bedrevet med Knud Knudsen Engkjær" (Stadil kirkebog 17.7.1687); deres uægte datter blev døbt Maren den 21.8.1687. Knud Knudsen ønskede åbenbart ikke at gifte sig med moderen; men knap 6 år senere slap han ikke. Den 17.4.1693 blev han i Stadil kirke gift med Johanne Sylvestersdatter.

I begyndelsen boede de i Mejlby, sandsynligvis nutidens Mejlbyvej nr. 24, der var et min-dre sted med et hartkorn på 0-5-0-1 tdr., der hørte under Søndervang. I Mejlby fødtes de 2 ældste børn, og vist også de 3 næste. Omkring år 1710 ser det ud til, at de har byttet med fæsteren af den ene Opstrupgaard, Berthel Michelsen (Høj). Denne gård hørte også under Søndervang og havde et hartkorn på 4-4-1-½ tønder, og her boede Knud Knudsen Engkjær til sin død den 23.1.1731.

Efter de foreskrevne 30 dage (ca.) blev der den 20. februar afholdt skifte, og her blev følgende registreret og vurderet:

I dagligstuen:

1 gl. egebord med åben fod 8 sk., 3 gl. bænke 10 sk., 2 gl. fyrrehylder 4 sk., 2 røde glaserede fade 6 sk., 4 trætallerkener 2 sk., 8 mælkesætter af ler 4 sk., 1 gl. egeøltønne 1 mk., 2 gl. kornsække 2 mk., 1 gl. balje 6 sk., 1 økse uden skaft 10 sk., 1 gl. spand og 1 strippe 6 sk., 1 gl. asketrug 2 sk., 1 gl. ildklemme 2 sk.

Børnenes seng:

1 gl. fyrresengested, herudi fandtes nogle gamle pjalter, som blev synet og fundet værdiløse.

Levende kreaturer:

1 brun hoppe på 5 år 8 rd., 1 sort hoppe på 11 år 6 rd., 1 brun hoppe på 16 år 5 rd., 1 brunblisset hoppe på 16 år 4 rd. 4 mk., 1 sortgrimet ko på 10 år 3 rd. 2 mk., 1 sorthjelmet ko på 11 år 3 rd., 1 sortstjernet stud på 2 år 1 rd. 2 mk., 1 rød kvie på 2 år 1 rd. 2 mk., 1 sorthjelmet årringsstud 1 rd., 4 gamle får a 3 mk. og 1 årrings galtsvin 1 rd.

Redskaber:

1 gl. trævogn med tilbehør 2 rd., 1 gl. plov med tilbehør 1 rd., 1 gl. træharve 1 mk., 1 gl. skærekniv med kiste 1½ mk.

Utorsken korn:

rug: 3 traver a 3 skp. er 1 td. og 1 skp. a 7½ mk. er 1 rd. 2 mk. 7 sk.

byg: 4 traver a 4 skp. er 2 td. a 5½ mk. er 1 rd. 5 mk.

havre: 4 traver a 4 skp. er 2 td. a 3 mk. er 1 rd.

Boets formue i alt 45 rigsdaler 2 mark og 15 skilling.

Derefter blev udgifterne registreret;

Til gårdens besætning og drift krævedes 4 heste a 8 rd., 2 vogne med tilbehør a 5 rd., 1 plov a 2 rd., 1 harve a 3 mk., i alt 44½ rd.

Rugsæden angaves at være tilstrækkelig sået; til vårsæd skulle bruges 5 td. byg og 5 td. havre, i alt 5 rd., 1 mk. og 8 sk.

Stuehuset var brøstfædig for 6 rd. 4 mk., ladehuset for 20 rd., og 2 jordhuse til bæsterne og kreaturerne for 6 rd. 4 mk.

Det nådige herskabs restancer for årene 1709-1721 beløb sig efter domme til 62 rd. 2 mk. 3 sk. For 1728 mangler i landgilde 1½ td. rug a 11 mk., 1½ td. byg a 6½ mk., 1 td. havre a 4 mk., 1 svin a 1 rd.; lånekorn 1 td. 1 skp. rug a 11 mk., 1 td. 1 skp. havre a 4 mk.

For 1729 mangler i landgilde 1½ td. rug a 7½ mk., ½ td. byg a 6 mk., 1 td. havre a 3½ mk. og 1 svin a 1 rd.

For 1730 mangler i landgilde 1½ td. rug a 7½ mk., 1½ td. byg a 5½ mk., 1 td. havre a 3 mk., 1 svin a 1 rd.; lånekorn 1 td. 3 skp. 1 fdk. byg a 5½ mk. og 1 td. 1 skp. havre a 3 mk.

Anden bortskyldig gæld:

Sylvester Knudsen i Mejlby fordrede efter skiftebrev af 4.4.1729 1 rd. 3 mk. 2 sk., Niels Jensen Bjerg i Kolby fordrede rede lånte penge 1 rd. 2 mk., Christen Jensen i Fuglbjerg krævede resterende lægdspenge 1 rd.

Boets udgifter i alt 169 rigsdaler og 1 skilling.

"Af forestående forretning er at fornemme, at boet ikke er nær tilstrækkelig til gaardens besætning, dens brøstfædighed, og naadige herskabs restance, hvorfor intet bliver til nogen af skylderne, langt mindre bliver noget efter slig beskaffenhed til lod og deling imellem enken og arvingerne; hvormed dette skifte er saaledes sluttet og tilendebragt".

Johanne Sylvestersdatter levede endnu i mange år; men hun blev ikke i Opstrup. Hun døde i 1759 i Mejlby, hvor hun nok har haft ophold hos enten datteren Johanne eller hos sønnen Sylvester.

Kilder:

Kirkebog.

Søndervang Skifteprotokol (G442-2), side 46b, 78b, 240b.

Barn af Appolone Christensdatter:

- i **Maren Knudsdatter**, f. 1687 i Stadil sogn, døbt 21.08.1687 i Stadil kirke, d. 08.05.1702 i Stadil sogn.

Børn af Johanne Sylvestersdatter:

- 57. ii **Maren Knudsdatter**, f. 1693 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 20.10.1693 i Stadil kirke, d. 16.11.1743 i Tarp i Vedersø sogn. Hun blev gift med Jens Christensen Hounsgaard, 02.06.1721 i Stadil kirke.
- iii **Johanne Knudsdatter**, f. 1695 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 20.05.1695 i Stadil kirke, d. 1770/1783 i Stadil ? Hun blev gift med Jesper Madsen, 25.10.1722 i Stadil kirke, f. 1693 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 06.09.1693 i Stadil, d. 1770/1783 i Stadil ? Fæster i Mejlby (713) o.1725-(1763). Ingen børn.

- iv **Kirsten Knudsdatter**, f. 22.12.1697 i Stadil sogn, døbt 28.12.1697 i Stadil kirke. Partner med Christen Nielsen. Udlagt fader 1717. En soldat fra Holmsland. Skulle være Niels Klits slegfredsøn på Skellose. Hun blev gift med (2) Peder Simonsen, 02.02.1722 i Stadil kirke, f. 16. Af Brejning. 1731 i Ravnsbjerg i Brejning?

- v **Sylvester Knudsen**, f. 26.04.1701 i Stadil sogn, døbt 01.05.1701 i Stadil kirke, d. 1768/1783 i Stadil sogn. Fæster i Vandborghus (808) 1729-o.1763. Han blev gift med Johanne Simonsdatter, 16.10.1729 i Stadil kirke, f. 1693 i Halkjær i Stadil sogn, døbt 05.11.1693 i Stadil, d. 1769 i Mejlby i Stadil sogn.

- vi **Christen * Knudsen**, f. 24.02.1704 i Stadil sogn, døbt 27.02.1704 i Stadil kirke, d. før 1767. * Slægtsforbindelsen til nævnte forældre er udokumenteret, men sandsynlig. Fadderne ved sønnen Iver Knudsens ældste datter i Stadil 9.9.1753 er Sylvester Knudsen, Jens Hounsgaard og hustru, Jens Christensen og søster Maren. (De 3 første er Christen Knudsens bror, svoger og søster, de 2 sidste kunne meget vel være hans børn). Nævnt 1745 Imellem Digerne i Stadil (jvf Svigermoderens død). Ved hustruens død 1767 benævnes han sal. Chr. Knudsen, men hans død er ikke fundet i Stadil 1745-67. Han blev gift med (1) NN, d. før 1733. Han blev gift med (2) Birgitte Malthesdatter, 07.06.1733 i Stadil, f. ca. 1686 i Asp sogn, d. 30.03.1767 i Stadil sogn, begravet 05.04.1767 i Stadil. Datter af Malthe Andersen og hstr. Anne Lauridsdatter (død 1745 i Stadil). Skifte Søndervang (G442-2) s. 240b. Ingen børn, en bror i Thy - navn ukendt.

- vii **Niels Knudsen Engkjær**, f. 1708 i Stadil sogn, døbt 10.06.1708 i Stadil kirke, d. 22.05.1793 i Opstrup i Stadil sogn, begravet 30.05.1793 i Stadil. Fæstegmd. i Opstrupgaard (905). Han blev gift med (1) Barbara Nielsdatter, f. 17.. i Vedersø, d. 29.11.1738 i Sygehus i Amsterdam. Skifte 13.12.1742 G442-2 s. 78b. 0 børn, 8 søskende. Han blev gift med (2) Ane Andersdatter, 14.08.1743 i Stadil kirke, f. 11.04.1705 i Alrum i Stadil sogn, døbt 13.04.1705 i Stadil, d. dec. 1780 i Opstrup i Stadil sogn. Skifte 03.01.1781 G442-2 s. 276, 2 børn.

- viii **Søren Knudsen**, f. 23.02.1711 i Opstrup i Stadil sogn, døbt 08.03.1711 i Stadil kirke.

- ix **Anne Knudsdatter**, f. 02.09.1715 i Opstrup i Stadil sogn, døbt 08.09.1715 i Stadil kirke, d. 15.11.1734 i Opstrup i Stadil sogn.

- 115. **Johanne Sylvestersdatter**, f. 1671 på Stadilø i Stadil sogn, døbt 19.11.1671 i Stadil kirke, d. 30.11.1759 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 07.12.1759 på Stadil kirkegård.

128. **Knud Danielsen Hopp**, f. ca. 1640, d. 1723. Han blev gift med Berte Pedersdatter, ca. 1680

Knud Danielsen Hopp er født o. 1640 og stammer muligvis fra den gamle nordjyske adels-slægt Hop. I den privatkopierede bog, "Slægten Hop", der 1989 er tilgået Læsesalens bibliotek på Landsarkivet i Viborg, omtales han imidlertid som oldebarn af Hans Hop (1562-1624), der var landbruger og humledyrker i Sydtyskland, senere i Holland, og som via sønnen Jean Hop (1599-16**) blev stamfader til den nyere adelsslægt Hoppe i Danmark. Ovennævnte Hans Hop skulle desuden være far til Mads (Mathias) Hop (1590-1650), der o. 1625 indvandrede til Skagen og blev stamfader til den nordjyske slægt Hopp. Blandt Mads Hops børn nævnes Daniel Madsen Hopp, der skulle være far til Knud Danielsen Hopp; men da bogen angiver, at Daniel blev født i 1633, ja, så kan han i hvert fald ikke være far til Knud. Der foreligger dog den mulighed, at årstallet er forkeret, og Daniel eventuelt er født, før slægten indvandrede til Skagen. Desværre angiver bogen ingen kilder til oplysningerne, så indtil videre må de opfattes som en hypotese.

Allerede i 1665 nævnes Knud Danielsen Hopp som fuldmægtig for Jørgen Marsvin til Abildgaard i Ø. Hornum sogn sydvest for Aalborg. Denne havde tidligere ejet Aunsbjerg og St. Restrup, samt grundlagt Marsvinlund, desuden besad han øen Egholm ved Aalborg som livsvarigt len til sin død i 1671.

Som Jørgen Marsvins fuldmægtig fik han nok at se til. Den robuste og livskraftige herre-mand måtte redde sig ud af mangen en retssag, ikke mindst efter at han i 1662 blev fordrevet fra St. Restrup af svogeren Niels Parsbjerg. Marsvin og hele familien skulle nu leve af, hvad hans resterende 8 bøndergårde under Abildgaard og Egholm skulle yde, ca. 200 daler. For at hjælpe på økonomien satte han fæsternes afgifter op og kom derved i bitter strid med egholmerne. Af tingbøgerne for Aalborg birk, Hornum og Kjær herreder ses det, at det blev fuldmægtigen Knud Danielsen Hopp, der måtte tage smækkene på herremandens vegne.

Den 23. juli 1667 var fuldmægtigen på Egholm for at pante restancer. Denne udpantning fik pga. bøndernes modstand en nærmest komisk udvikling og blev en total fiasko for Jørgen Marsvins udsendinge. Om denne historie kan læses i "Fra Himmerland og Kjær Herreder" 1935-37 side 503 ff. Den 12. februar afregner Jørgen Marsvin med sin fuldmægtig om alt, hvad han er kommet til at skyldte ham på grund af "den Kiøbenhafns Reises Omkostning" m.m. (en rejse, hvor han formodentlig har repræsenteret Jørgen Marsvin i Egholm-sagens videre forløb, hvorunder begge parter klager til kongen). For disse poster overdrager han til Knud Danielsen Hopp en del af de berømte fiskestader i Nibe Fjord samt noget udefineret jord i Mariager.

Denne har dog næppe haft stort udbytte af fiskeretten, og i 1687/88 sælger han i 3 omgange staderne til Peder Lerche til Lerchenfeld, fordi de ligger ham så langt fra hånden, at han ingen nytte har af dem. På dette tidspunkt havde han nemlig i adskillige år boet i Salling, efter at han den 28.7.1673 havde ansøgt kongen om den ledige stilling som herredsfoged i Salling Nørre Herred, samt stillingen som skriver i Harre Herred med den begrundelse, at det ene embede "er saa ringe, at den som ikke har andet i brug til næring kan ej have sin nødtørfelige underhold deraf".

Om årsagen til, at Knud Danielsen Hopp søger herredsfogedstillingen i Nørre Herred - og får den (han udnævnes af kongen den 16.8.1673) - kan kun gættes, men der var nære forbindelser mellem Jørgen Marsvins hustru, Anne Helvig Gyldenstjerne, og adelsslægterne i Salling. Hendes søster Helle Gyldenstjerne var gift med Niels Parsbjerg, der ejede Eskær hovedgård, men pga. gæld måtte han sælge både den og St. Restrup i 1664, og få år efter, i 1668, døde han.

Hans enke ejede og beboede senere den lille adelsgård "Bundgaard" i Sdr. Thise, og her var Knud Danielsen Hopp i 1677, da han endnu var ungkarl, indlogeret på et værelse.

Få år senere (formentlig o. 1680) bliver han så gift med Berte Pedersdatter, og de flytter ind på en lille gård i Stouby i Grinderslev sogn på godt 2 tdr. hartkorn, der tilhører Helle Gyldenstjerne. Her nævnes han i 1687, hvor han må betale 6 rdl. i kopskat (en indkomstskat, der skulle betales af alle skattepligtige uanset skatteevne), og her er formodentlig de fleste af deres børn født.

Efter Helle Gyldenstiernes død i 1687 blev "Bundgaard" i Sdr. Tise fæstegård under Eskær og i de første år drevet af 3 tjenestefolk; men senere fik Knud Danielsen Hopp den i fæste og havde den endnu i 1697. Gården, der formodentlig havde større og bedre bygninger end almindelige bøndergårde, var da på 4½ tdr. hartkorn. I 1719 bor han igen i Stouby på en bondegård, der hører under Eskær.

Det var dog allerede før den tid, at han som herredsfoged vandt "en herostratisk Berømmelse ved i Sommeren 1686 at lede Forhørene over de to Søstre, Anne og Mette Madsdatter, de saakaldte Tise Trolde", som Jeppe Aakjær skrev i sin artikel "Ret og Skjel".

Anklagen mod de to stakkels fattige og naive søstre rejstes af Hr. Steen Bilde til Junget-gaard, og herredsfogeden havde næppe noget valg mht. dommen, da søstrene villigt er-kendte sig skyldig i omgang med djævelen, samt i alle ulykker, der kunne opremses på egnen i de sidste 20 år! Processen blev af samme grund kortvarig: vidnerne afhørtes på herredstinget 6.7.1686, dommen faldt samme sted 13.7, blev indstævnet for landsretten, hvor den stadfæstedes 28.7, hvorefter søstrene - trods en kgl. ordre af 21.7.1686 om, at ingen hekse måtte brændes uden højesteretsdom - brændtes med Guds velsignelse på heden sydvest for Breum Præstegård.

Med denne proces lakkede det imidlertid mod enden med Knud Danielsen Hopp herreds-fogedstilling, for kort tid efter udstedelsen af Danske Lov i 1683 besluttedes det at foretage en større omlægning af retskredsene, så at to eller flere herreder blev sammenlagt. I 1687 er det ved at være Sallings tur, og da herredsfogederne for de 4 Sallingherreder spørges om den rette beliggenhed af det fælles tingsted, svarer Knud Danielsen Hopp: "Kommer al Salling tilsammen, da kan tinget holdes ved en høj kaldet Tinghøj, liggende mellem Bo-strup og Vium, ved hvilken høj menes i gammel tid, at ting skal have været holdt."

I 1688 finder sammenlægningen sted, og de fleste herredsfogeder og skrivere må ud i mørket - uden pension. Kun en finder plads i det nye system, nemlig Knud Danielsen Hopp, der bliver herredsskriver i det nye Salling Herred, en stilling han beholder til sin død i 1723.

Kilder:

Skiveegnens Jul 1978, side 28-36 (heri litteraturliste).

Fra Himmerland og Kjær Herreder 1935-1937, side 503 ff.

Jeppe Aakjær: Gammel Brug og gammel Brøde. 1931. Side 32-34.

Jeppe Aakjær: Af min Hjemstavns Saga. Side 398, 401-403, 406, 431.

Slægten Hop. På Viborg Landsarkivs læsesal, Q/H-69.

Børn:

64. i **Daniel Knudsen Hopp**, f. ca. 1680, d. eft. 1760. Han blev gift med Bodil Nielsdatter, 17.06.1708 i Sevel kirke.
- ii **Peder Knudsen Hopp**, f. ca(?) 1682, d. 1749 i Grinderslev sogn. Fuldmægtig på Grinderslev Kloster. Ingen børn(?). Han blev gift med Inger Clausdatter.
- iii **Niels Jørgen Knudsen Hopp**, f. ca. 1685, d. 08.01.1770 i Hjerk sogn, begravet 17.01.1770 i Hjerk. Sognedegn i Hjerk-Harre 1710-1770. Skivebogen 1955 s. 31 ff. Viborg gejstlige skifteprotokol:
22 Niels Jørgen Knudsen Hopp, degn i Hjerk og Harre. 10.1.1770, fol.169.
E: Helle Iversdatter. B:
1) Ove Nielsen Hopp i København
2) Knud Nielsen Hopp, degn i Oddense og Otting
3) Dorthe Nielsdatter, enke efter Nikolaj Hjardemaal
4) Birthe Nielsdatter g.m. Anders Lauridsen, væver i Selde
5) Maren Nielsdatter.
Afdøde døde 8.1.1770. Han blev gift med Helle Iversdatter, 30.07.1713 i Hjerk, f. 1685/1695.

- iv **Karen Knudsdatter Hopp**, f. ca. 1689, d. 1767 i Harre sogn, begravet 11.01.1767 i Harre. Tjente 1725 hos Cornet Raun i Harregaard.
- v **Helle Knudsdatter Hopp**, f. ca. 1690, d. 1733 i Harre sogn, begravet 01.01.1734 i Harre kirkegård. Hun blev gift med Christen Furboe, 28.01.1714 i Harre, f. 16., d. 17.
- vi **Knud Knudsen Hopp**, f. ca(?) 1695, d. 1762 i Thise sogn. Sogndegn i Thise 1726-62. Han blev gift med Else Pedersdatter, f. 1695/1710, d. 1769. Skifte: 26 Else Pedersdatter i Thise degnebolig. 19.9.1769, fol.196.
Enke efter Knud Knudsen Hopp, degn i Thise, [skifte 13.9.1762 lbnr.23]. B:
 - 1) Mogens Knudsen Hopp, [degner i Jebjerg og Lyby, bortrømt], g.m. Ellen Kirstine Nielsdatter [Farstrup] i Bostrup
 - 2) Knud Knudsen Hopp, successor
 - 3) Peder Knudsen Hopp i Skive
 - 4) Daniel Knudsen Hopp, degn i Vindum
 - 5) Hans Knudsen Hopp, degn i Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg
 - 6) Else Knudsdatter Hopp i Viborg.

129. **Berte Pedersdatter**, f. 1645/1660, d. eft. 1709.

130. **Niels Nielsen**, f. ca. 1627, d. 1704 i Estvad By i Estvad sogn, begravet 12.12.1704 i Estvad kirke. Han blev gift med Anne Sørensdatter.

Niels og Anne blev gift før 1668, hvor de første gang nævnes i Estvad sogn. Her var Niels Nielsen orgelmester (organist) ved kirken, og 1688 nævnes han som fæster af en gård på knap 5 tdr. hartkorn i Estvad by, der kun bestod af 3 gårde, 3 bol og 2 gadehuse, men alligevel havde både præst, degn, orgelmester og klokker. Gården hørte under Estvadgaard, der ejedes af fru Helle Urne. Hun var i 1660 blevet gift med den 40-årige enkemand, Frantz Rantzau, og dermed kommet til Estvadgaard, hvor hun blev enke i 1676.

Orgelmesteren med hustru har tilhørt Estvads mere fornemme kreds, med nær forbindelse til præstefamilierne samt omegnens godsejere og forpagtere. Til denne omgangskreds hørte desuden Estvadgaards overordnede tjenerskab: podemesteren, ladefogeden, skolemesteren m.fl.

Niels Nielsen og Anne Sørensdatter har desuden været velanskrevne folk hos herskabet på herregården, der flere gange er repræsenteret blandt fadderne til deres 7 børn. Bennet blev båret af præstens kone, Susanne Erichsdatter, Ellen blev båret af fru Helle Urne, de næste 4 børn blev igen båret af Susanne Erichsdatter, og endelig blev Frantz båret af jomfru Lisbet Rantzau, mens Frantz Rantzau var blandt fadderne, begge var børn af fru Helle Urne.

Anne Sørensdatter døde 59 år gammel og blev begravet den 21.5.1700 i Estvad; i lighed med andre honoratiores nød hun den ære at blive nedsat inde i selve kirken. Niels Nielsen døde 4½ år senere i en alder af 77½ år; han blev ligeledes begravet inde i Estvad kirke.

Børn:

- i **Bennet Nielsdatter**, f. 1668 i Estvad By i Estvad sogn, døbt 26.01.1668 i Estvad kirke. Hun blev gift med Anders Poulsen, 30.08.1693 i Estvad, f. 16.
- ii **Ellen Nielsdatter**, f. 1669 i Estvad By i Estvad sogn, døbt 22.08.1669 i Estvad kirke. Hun blev gift med Johan Adolph Wentzel, 30.06.1697 i Estvad, f. før 1670. Trompeter i Ritmester v. Munichausens kompagni. Bosat i Sevel by.
- iii **Niels Nielsen Orgelmester**, f. 16.02.1671 i Estvad By i Estvad sogn, døbt 09.04.1671 i Estvad kirke, d. 1720 i Skive, begravet 1720 i Løgsted kirkegård. Han blev gift med

Helle Christensdatter, 09.11.1713 i Løgsted, f. 1691 i Løgstør i Løgsted sogn, døbt 03.06.1691 i Løgsted. Dt. af Christen Frndsen og hstr. Anne Antoniidatter.

- iv **Helle Nielsdatter**, f. 1673 i Estvad By i Estvad sogn, døbt 13.04.1673 i Estvad kirke.
 - 65. v **Bodil Nielsdatter**, f. 1676 i Estvad By i Estvad sogn, døbt 12.03.1676 i Estvad kirke. Hun blev gift med Daniel Knudsen Hopp, 17.06.1708 i Sevel kirke.
 - vi **Kristiane Nielsdatter**, f. 1679 i Estvad By i Estvad sogn, døbt 05.11.1679 i Estvad kirke.
 - vii **Frantz Nielsen**, f. 1683 i Estvad By i Estvad sogn, døbt 22.04.1683 i Estvad kirke.
131. **Anne Sørensdatter**, f. ca. 1641, d. 1700 i Estvad By i Estvad sogn, begravet 21.05.1700 i Estvad kirke.
144. **Jørgen Jepsen**, f. 16. Jørgen Jepsen nævnes 1677 og 1688 i Kirkegaard i Staby. Gården hørte under Aabjerg i Vedersø og havde i 1664 et hartkorn på godt 18 tdr., der var delt mellem 4 fæstere, i 1688 nedsættes hartkornet til 16-3-1-2; til Jørgen Jepsen bliver det 4-3-0-0. 1679 og 1687 nævnes han som defoged på Aabjerg.

Kilder:

Ulfborg Sogn I, side 102.

Aabjerg Skifteprotokol (G446-1), side 3, 9, 62.

Pallisbjerg Skifteprotokol (G435-1), side 86.

Ulfborg Hind Herreds Tingbog (B80A-5), side 421, 425, 446.

Hardsyssels Årbog, 1968, side 70.

Børn:

- i **Jeppe Jørgensen**, f. 16.. i Staby sogn, d. 1727 i Kirkegaard i Staby sogn. Fæstegmd. i Kirkegaard i Staby. Skifte 19.9.1727 (G446-1) s. 9.
 - ii **Jesper Jørgensen**, f. 16.. i Staby sogn, d. 1739 i Aabjerg i Vedersø sogn. Skifte 9.8.1739 (G446-1) s. 62: nævnt brodersøn Iver Jepsen af Tarp. Ladefoged på Aabjerg, født på Aabjerg Gods.
 - 72. iii **Anders Jørgensen**, f. ca(?) 1685 i Staby sogn, d. ca(?) 1740 i Silbjerg i Staby sogn. Han blev gift med Maren Andersdatter, før 1720.
 - iv **Barbara Jørgensdatter**, f. ca. 1677 i Staby sogn, d. 1755 i Kirkegaard i Staby sogn, begravet 01.03.1755 på Staby kirkegård. Skifte 7.3.1755 (G435-1) s. 86, arvinger: Jørgen Jepsen, Kirsten Jepsdatter, Gertrud Jepsdatter, Anders Andersen, Jørgen Andersen, Margrethe Andersdt, Anne Kirstine Andersdt, Karen Jørgensdatter.
 - v **Karen Jørgensdatter**, f. 16.. i Staby sogn, d. eft. 1755.
160. **Niels Christensen Degn**, f. ca(?) 1630, d. eft. 1696. Han blev gift med Maren Christensdatter.

Niels Christensen nævnes som sædedegn i Vedersø allerede i 1661, og han er sandsynligvis sognedegn her til 1701. Ganske vist kaldes degnen i 1688 Niels Erichsen; men da det er i en afskrift af matriklen, kan det jo skyldes en skrivefejl. Han er da bruger af degnebolet på 0-4-3-2 tønder hartkorn.

I sin bog "Degnen" skriver Georg Hansen om dennes pligter og stilling i samfundet i al almindelighed, at degnen som regel samtidig var fæster eller på anden måde socialt ligestillet med almindelige mennesker.

Stærkest trådte han ud fra dem ved sin gerning i kirken, hvor han om aftenen og morgenen skulle "ringe bede- og fredklokken, efterdi det tit og ofte giver mangan god kristelig andagt og forårsager, at mange på samme tid, når ringes, gør deres bøn til Gud almægtigste".

En så betydningsfuld funktion kastede selvfølgelig et særligt skær over hans skikkelse, der yderligere markeredes ved hans øvrige kirketjeneste som forsanger og kordegn.

"Alene den fornemme sorte kjole, han da optrådte i modsat bøndernes grå vadmæl gav ham et højtideligt præg og stillede ham næsten lige med præsten. Til tider røgtede han også dennes embede med prædiken og barnedåb; men det måtte kun ske i yderste nød. I øvrigt holdt han kirken ren for spindelvæv og anden urenlighed og majede om sommeren efter bi-spens befaling.

Endelig havde han til opgave at undervise det unge bondefolk udi børnelærdommen, kate-kismus, een gang om ugen udi sted og stund som sognepræsten ham foreskriver.. Katekismusundervisning var en brydsom bestilling, der gav anledning til uendelige rækker af kvaler og spektakler... Endnu besværligere var imidlertid den budtjeneste, der påhvilede degnen, og som bestod i dels at besørge provsternes og præsternes embedsbreve, et forbandet hverv, der idelig sjofledes, og dels i at gå rundt med brevviseren i sognet at tilhjelpe at samle sådanne almisser og Guds gode gaver, og dem i et register at skrive, så de fattige må fange der nogen hjælp og trøst.. altså bære fattigbøssen rundt i sognet" (side 26-27).

Om Niels Christensens tilværelse så også var sådan, kan vi selvfølgelig ikke vide; stort set ved vi kun, at han var degn i Vedersø og havde kone og 5 børn.

Han var gift med Maren Christensdatter, der sandsynligvis var født i 1630'erne, og som endnu levede i 1687; hendes søster Kirsten boede da i Stadil, og hendes bror Anders Christensen, i Dykier i Vedersø, så måske er hun født her. Hun er sikkert barnebarn af Jens (Smed), hvis datter Karen Jensdatter Smed blev begravet i Ringkøbing den 22.8.1687, 84 år gammel.

Kilder:

Ringkøbing By Skifteprotokol (B80-122), s. 106b, 142, (B80-128), s. 125 ff.

Aabjerg Skifteprotokol (G446-1), side 65, 135, 156.

Ejnar Poulsen: Hardsyssels Degnehistorie.

Georg Hansen: Degnen.

Børn:

- i **Zidse Nielsdatter**, f. ca. 1662 i Vedersø sogn, d. 1732 i Gadegaard i Madum sogn, begravet 27.03.1732 på Madum kirkegård. Hun blev gift med Niels Madsen Gadgaard, ca. 1683, f. ca. 1654, d. 1714 i Gadegaard i Madum sogn, begravet 13.06.1714 i Madum. Fæstegmd. Gadegaard i Madum. 6 børn (se skifte Ringkøbing B80A-128 s. 125 ff).
 - ii **Christen Nielsen Degn**, f. ca(?) 1665 i Vedersø sogn, d. før 1739. Sognedegn i Vedersø 1701-33. Han blev gift med Anne Nielsdatter, 18.04.1702 i Stadil, f. ca(?) 1680 i Madum, d. 17.11.1753 i Hug i Vedersø sogn. Skifte G446-1 s. 156.
 80. iii **Christen Nielsen Degn**, f. 1665/1675 i Vedersø sogn, d. 1733 i Hug i Vedersø sogn. Han blev gift med Anne Christensdatter.
 - iv **Maren Nielsdatter**, f. ca(?) 1670 i Vedersø sogn. (se skifte Ringkøbing B80A-128 s. 125 ff). Hun blev gift med Jeppe Christensen. Ved Vedersø Kirke (301).
 - v **Anne Nielsdatter**, f. ca. 1670/1675 i Vedersø sogn, d. efter 1715. Hun blev gift med Peder Lauridsen Skarregaard, ca. 1695, d. eft. 1715. Fæster i Skarregaard i Tim. 4 børn (se skifte Ringkøbing B80A-128 s. 125 ff).
161. **Maren Christensdatter**, f. ca(?) 1635, d. efter 1687.

166. **Poul Henrichsen**, f. ca. 1659 i Staby ?, d. 1717 i Husby sogn, Ulfborg hrd., begravet 19.03.1717 på Husby kirkegård. Han blev gift med (1) Kirsten Christensdatter. Han blev gift med (2) Dorothe Christensdatter Søgaard, ca. 1691, f. ca. 1660/1675.

Den 28.4.1689, aflagde han i Fjaltring præstegård ed som sognedegn for Husby-Sdr. Nissum menighed. Eden havde (i et lettere tillempet sprog) følgende ordlyd:

1. Jeg N., kaldet til at være degn i N. sogn, lover at jeg vil retteligen lære selv, og redeligen lære ungdommen dr. Morten Luthers Lille Katekismus udi sine ord og forklaringer efter Kongelig Majestæts Ordinans.

2. At jeg så vil tage vare på mit embede, indenfor og udenfor kirken, udi en sand Gudfrygtighed med bøn og påkaldelse, så ingen med Guds hjælp nogen steder skal tage forargelse af mig, eller spotte denne orden for min skyld.

3. At jeg ej vil findes modvillig imod min sognepræst, provst og bisp i nogen måde; men være min øvrighed hørig og lydlig i alt det som kristeligt og ret er.

Så sandt hjælpe mig Gud og hans hellige ord. Amen.

Allerede nogle år forinden var han blevet gift med Kirsten Christensdatter. Sammen fik de 6 børn i perioden 1680-91; men i forbindelse med den sidste fødsel døde Kirsten kun 34 år gammel.

Kort tid efter giftede Poul Henrichsen sig med Dorothe Christensdatter Søgaard, med hvem han fik 3 børn.

I 1717 døde han 58 år gammel.

Kilder: Ekstrakt af Ulfborg Herreds Gejstlige Skifteprotokol 1685-....., nr. 6, 37, 66 og 87. I pakke i Ribe Bispearkiv (C4-775).

Ejnar Poulsen: Hardsyssels Degnehistorie.

Hardsyssels Aarbog 1909, side 108-111.

Barn af Kirsten Christensdatter:

83. i **Margrethe Poulsdatter**, f. ca. 1680, d. 25.01.1755 på Vedersø Klit i Vedersø sogn. Hun blev gift med Oluf Jørgensen, 1700 i Husby kirke.
- ii **Anne Poulsdatter**, f. ca(?) 1682, d. før 1735 i Nr. Bork sogn. Hun blev gift med Peder, f. 16. Bosat Nr. Bork.
- iii **Maren Poulsdatter**, f. ca(?) 1685, d. eft. 1735. Hun blev gift med Niels Poulsen Smed, 28.11.1706 i Hee, f. ca. 1668, d. 1747 i Nr. Halby i Hee sogn, begravet 03.04.1747 i Hee. Smed i Hee. Om børn se B8-1084 s. 428 (Skifte efter datteren Anne).
- iv **Mette Poulsdatter**, f. ca(?) 1687, d. eft. 1735. Hun blev gift med Gert Rachman. 1735 bosat i København.
- v **Christen Poulsen**, f. feb. 1689 i Husby sogn, Ulfborg hrd., døbt 10.02.1689 i Husby kirke, d. eft. 1735. 1735 Huxtrup (Husted) i Borris.
- vi **Hendrich Poulsen**, f. feb. 1691 i Husby sogn, Ulfborg hrd., døbt 06.02.1691 i Husby kirke, d. 1753 i Ulfborg. 1735 i Ulfkær. Øvre Ulfkær i Ulfborg. Skifte Sønder Vosborg skifteprotokol 1724-1807, fol. 15b (G 439 - 2)., 1 barn. Han blev gift med Mette Poulsdatter, f. ca. 1685, d. 1761, begravet 31.05.1761 i Ulfborg. Mette Poulsdatter blev født omkring 1685, og den 31. maj 1761 blev "Anders Ugelkiærs kones mor" begravet på Ulfborg kirkegård i en alder af 76 år, 2 mdr. og nogle uger. Ved skifteforretningen efter hendes mand Henrik Poulsen, blev der fremlagt en aftægtskontrakt, hvorefter der ikke blev afholdt ordinært skifte. Der var kun en arving, nemlig datteren Kirsten, og hendes mand Anders Jensen overtog herefter fæstet af Øvre Ulfkær i Ulfborg sogn mod at have sin svigermor boende.

Kilder:
Ulfborg kirkebog 1761
Sønder Vosborg skifteprotokol 1724-1807, fol. 15b (G 439 - 2).

Børn af Dorothe Christensdatter Søgaard:

- vii **Anders Poulsen**, f. ca. 1695 i Husby sogn, Ulfborg hrd., d. maj 1749 i Staby sogn, begravet 1749 på Staby kirkegård. Sognedegn i Staby 1735-49. Han blev gift med Maren Nielsdatter, ca. 1720, f. 1698, d. 04.08.1766 i Svensholm i Staby sogn.
- viii **Maren Poulsdatter**, f. ca(?) 1700 i Husby sogn, Ulfborg hrd. Hun blev gift med Mads Berthelsen Pradsgaard, juli 1731 i Husby kirke, f. 16.., d. efter 1741. Gmd. i Pradsgaard i Husby sogn.
- ix **Kirsten Poulsdatter**, f. ca. 1702 i Husby sogn, Ulfborg hrd., d. 1744 i Husby Klit i Husby sogn, begravet 05.04.1744 på Husby kirkegård. Hun blev gift med Christen Jensen, 1727 i Husby kirke, f. 19.02.1697 på Husby Klit i Husby sogn, d. 24.07.1767 på Husby Klit i Husby sogn. Fæster på Husby Klit (matr. 4).

167. **Kirsten Christensdatter**, f. ca. 1657, d. 1691 i Husby sogn, Ulfborg hrd., begravet 17.02.1691 på Husby kirkegård.

208. **Jens Pedersen Stougaard**, f. ca. 1631, d. 1686 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 10.01.1686 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Anne Pedersdatter.

Jens Pedersen har formodentlig o. 1660 overtaget fæstet af den halve Stougaard i Stadil sogn (knap 4 tdr. hartkorn), sandsynligvis efter svigerfaderen. Hvis det er efter denne, er hans kone sikkert Anne Pedersdatter Stougaard, der er født o. 1633. Hun føder før ægteskabet en datter, der bliver døbt Anne den 15.5.1659 i Stadil kirke. Samme år den 20. november meddeler kirkebogen, at Jens Pedersen og Anne Pedersdatter bliver viet. Der står imidlertid ikke noget om, at de er fra Stougaard, så det står hen i det uvisse, om der virkelig er tale om Jens Pedersen Stougaards vielse; men da hans "næste" barn fødes i januar 1662, kan det jo udmærket passe - desuden nævnes Anne Stougaard adskillige gange som fadder i Stadil sogn sammen med Jens Stougaard.

Jens Pedersen var fæster i Stougaard til sin død i 1686, 55 år gammel. Hans kone har sikkert drevet gården videre, indtil sønnen overtog den. Anne Pedersdatter i Stougaard dør i 1697, 64 år gammel, og bliver begravet på Stadil kirkegård den 18. maj; præsten "er forsikret at han kan finde hende i Guds Rige".

Børn:

- i **Anne Jensdatter**, f. 1659 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 15.05.1659 i Stadil kirke. Hun blev gift med Jesper Knudsen, 14.10.1688 i Stadil kirke.
- 104. ii **Jens Jensen Nyhus**, også kendt som Jens Stougaard, f. 1662 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 12.01.1662 i Stadil kirke, d. 1725 i Nyhus i Stadil sogn, begravet 02.02.1725 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Anne Michelsdatter Nyhus, 11.01.1705 i Stadil kirke.
- iii **Maren Jensdatter**, f. 1664 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 21.02.1664 i Stadil kirke, d. efter 1729 i Sønderby på Holmsland. Hun blev gift med Christen Terkelsen, 22.06.1704 i

Stadil kirke, f. 16., d. 1729 i Sønderby på Holmsland. Skifte 09.06.1729 G441-17 s. 26b, 3 børn fra tidligere ægteskab.

- iv **Peder Jensen Nygaard**, f. 1666 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 29.07.1666 i Stadil kirke, d. 15.05.1743 i Nygaard i Stadil sogn. Fæstegmd. i Nygaard (502). Han blev gift med Kirsten Olesdatter, ca. 1693, f. 1666, d. 19.08.1738 i Nygaard i Stadil sogn, begravet 24.08.1738 i Stadil. Skifte Søndervang (G442-2) s. 67, 7 børn.
- v **Maren Jensdatter**, f. 1669 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 02.03.1669 i Stadil kirke, d. 1709 i Sønderby på Holmsland (?). Hun blev gift med Peder Jensen, 28.05.1708 i Stadil kirke, f. 16. Sønderby på Holmsland.
- vi **Inger Jensdatter**, f. 1671 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 17.11.1671 i Stadil kirke, d. 10.12.1746 i Dalsgaard i Stadil sogn, begravet 16.12.1746 på Stadil kirkegård. Hun blev gift med Peder Andersen Dalsgaard, 27.10.1700 i Stadil kirke, f. 1674 i Stadilby i Stadil sogn, døbt 26.07.1674 i Stadil, d. 26.01.1743 i Stadilby i Stadil sogn, begravet 30.01.1743 i Stadil. Fæstegmd. i Dalsgaard i Stadilby (407).
- vii **Peder Jensen Stougaard**, f. 1675 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 17.12.1675 i Stadil kirke, d. 10.02.1755 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 16.02.1755 i Stadil. Fæstegårdmand i Stougaard i Stadil. Han blev gift med Karen Hansdatter, 14.10.1703 i Stadil kirke, f. 1669 i Skjern?, d. 12.01.1751 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 17.01.1751 i Stadil.

209. **Anne Pedersdatter * Stougaard**, f. 1630/1640 i Stougaard i Stadil sogn ?, d. 1697 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 18.05.1697 på Stadil kirkegård. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte forældre.

210. **Michel**, f. 16. Han blev gift med Johanne Lauridsdatter, Om de to vides kun, at Johanne døde i Stadil i 1711, 79 år gammel. Alderen er nok sat lidt for højt, da hun ellers skulle have født datteren Anne i 50-årsalderen. Ved begravelsen nævnes, at hun er Jens Stougaards kones moder.

Børn:

- i **Karen Michelsdatter**, f. 16., d. eft. 1720. Hun er fadder 23.6.1720 i Stadil, men bor da i Raasted Mølle.

105. ii **Anne Michelsdatter Nyhus**, f. ca. 1681, d. 08.11.1767 i Nyhus i Stadil sogn, begravet 13.11.1767 på Stadil kirkegård. Hun blev gift med (1) Jens Jensen Nyhus, også kendt som Jens Stougaard, 11.01.1705 i Stadil kirke. Hun blev gift med (2) Laurids Roersen, 22.09.1725 i Stadil kirke.

211. **Johanne Lauridsdatter**, f. ca. 1635, d. 08.01.1711 i Stadil sogn, begravet 11.01.1711 på Stadil kirkegård.

212. **Niels Christensen Skomager**, f. ca. 1614, d. 1694 i Halkjær i Stadil sogn, begravet 19.08.1694 på Stadil kirkegård. Fæstegmd. i Halkjær i Stadil (710). Han blev gift med Johanne Christensdatter, 15.10.1654 i Stadil kirke.

Børn:

- i **Christen Nielsen**, f. 1655 i Stadil sogn, døbt 12.04.1655 i Stadil. Faddere: Jens Smed på Husted, Gravers Nielsen, Esper Jensen Kamp, Ellitz og Ellitz på Husted.

- ii **udøbt**, f. 1657, d. 1657, begravet 26.08.1657 i Stadil.
 - iii **Christen Nielsen**, f. 1658 i Halkjær i Stadil sogn, døbt 17.12.1658 i Stadil, d. 21.03.1739 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 26.03.1739 i Stadil. Fæstegmd. i Halkjær i Stadil (804), hk. 3-5-2-2. Han blev gift med Karen Tuesdatter, 06.04.1684 i Stadil, f. 1653 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 02.12.1653 i Stadil, d. 31.01.1738 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 05.02.1738 i Stadil.
 - iv **Jørgen Nielsen**, f. 1661 i Stadil sogn, døbt 30.03.1661 i Stadil, d. 1682 i Stadil sogn, begravet 06.01.1682 i Stadil.
 - v **Oluf Nielsen Lillegaard**, f. 1663 i Halkjær i Stadil sogn, døbt 25.03.1663 i Stadil, d. efter 1735. Fæstegmd. Lillegaard (506), Tarp i Vedersø. Han blev gift med Kirsten Christensdatter, okt. 1690 i Stadil kirke, f. 1663 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 28.06.1663 i Stadil kirke, d. 1735 i Tarp i Vedersø sogn. Skifte 01.06.1735 G446-1 s. 37, ingen børn nævnt.
106. vi **Mads * Nielsen**, f. ca. 1665, d. 1725 i Alrum i Stadil sogn, begravet 16.12.1725 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Inger Christensdatter, 13.11.1692 i Stadil kirke.
- vii **Anne Nielsdatter**, f. 1667 i Halkjær i Stadil sogn, døbt 20.10.1667 i Stadil, d. 23.08.1744 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 26.08.1744 i Stadil. Hun blev gift med (1) Gravers Lassen, 29.05.1687 i Stadil kirke, f. 1663 i Opstrup i Stadil sogn, døbt 08.03.1663 i Stadil, d. 27.04.1699 i Opstrup i Stadil sogn, begravet 30.04.1699 i Stadil. Fæster Opstrupgaard i Stadil (905). Hun blev gift med (2) Bertel Michelsen (Høj), 12.04.1700 i Stadil, f. 16.., d. 12.06.1741 i Mejlby i Stadil sogn. Fæstegmd. i Opstrup (905) og i Mejlby (802) i Stadil.
 - viii **Jens Nielsen**, f. 1671 i Stadil sogn, døbt 13.06.1671 i Stadil.
 - ix **Anne Nielsdatter**, f. 1673 i Halkjær i Stadil sogn, døbt 02.02.1673 i Stadil, d. 02.01.1737 i Halkjær i Stadil sogn, begravet 06.01.1737 i Stadil. Hun blev gift med Niels Knudsen, 13.05.1694 i Stadil, f. 1669, d. 13.12.1736 i Halkjær i Stadil sogn, begravet 18.12.1736 i Stadil. Fæstegmd. Halkjær i Stadil (710) 1694-1730.
213. **Johanne Christensdatter**, f. ca. 1629, d. 1695 i Halkjær i Stadil sogn, begravet 03.11.1695 på Stadil kirkegård.
214. **Christen Ibsen**, f. ca. 1611, d. 1695 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 13.02.1695 i Stadil. Han blev gift med Maren Jensdatter.
 Christen Ibsen og Maren Jensdatter blev gift før Stadil kirkebog begynder i 1646. Han var fæster af Vestergaard i Mejlby i Stadil sogn indtil ca. 1690. Gården havde et hartkorn på godt 5 tdr. og hørte under Søndervang.
 Familien havde en tæt forbindelse til Jens Smed på Husted i Alrum og til fæsterne i Kampgaardene, så de har nok på en eller anden måde været i familie, Maren kunne fx være datter af enten Jens Smed eller Jens Espersen Kamp.
 Maren Jensdatter døde i 1692, 72 år gammel, og Christen Ibsen i 1695, 84 år gammel.

Kilder:

Aabjerg Skifteprotokol (G446-1), side 37.

Søndervang Skifteprotokol (G442-2), side 32b.

Børn:

- i **Mette Christensdatter**, f. ca. 1645 i Mejlby i Stadil sogn, d. 1652 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 01.09.1652 på Stadil kirkegård.
- ii **Ib Christensen**, f. ca. 1645 i Mejlby i Stadil sogn, d. 1723 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 14.03.1723 på Stadil kirkegård. Fæstegmd. Vestergaard i Mejlby (803). Skifte G442-2 s. 32b, 5 søskende. Han blev gift med (1) Karen Hansdatter, 30.10.1692 i Stadil kirke, f. 1668, d. 1695 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 02.02.1695 i Stadil. Han blev gift med (2) Maren Graversdatter, 01.12.1695 i Stadil kirke, f. 1659 i Stadil sogn, døbt 02.10.1659 i Stadil, d. 03.01.1746 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 09.01.1746 i Stadil.
- iii **Jørgen Christensen Dalsgaard**, f. 1648 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 06.02.1648 i Stadil kirke, d. 16.04.1722 i Alrum i Stadil sogn, begravet 19.04.1722 på Stadil kirkegård. Fæstegmd. i Dalsgaard i Alrum (212). Han blev gift med Maren Nielsdatter, 21.05.1678 i Stadil kirke, f. 1658 i Alrum i Stadil sogn, døbt 31.01.1658 i Stadil, d. 1716 i Alrum i Stadil sogn, begravet 16.06.1716 i Stadil.
- iv **Niels Christensen**, f. 1650 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 27.02.1650 i Stadil kirke, d. før 1724.
- v **Kirsten Christensdatter**, f. 1652 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 17.03.1652 i Stadil kirke, d. 1652 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 31.07.1652 på Stadil kirkegård.
- vi **Kirsten Christensdatter**, f. 1653 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 24.07.1653 i Stadil kirke, d. 1724 i Halkjær i Stadil sogn, begravet 25.02.1724 i Stadil. 1724 hos Gravers Thomsen i Halkjær (se G442-2 s. 32b). Partner med Mads Dalsgaard. Udlagt barnefader. Partner med Peder Nielsen. Udlagt barnefader. Tjenestekarl på Stenumgaard. Hun blev gift med (3) Christen Christensen Engkjær, 08.07.1688 i Stadil kirke, f. 1652 i Stadil sogn, døbt 29.08.1652 i Stadil, d. 1702 i Engkjær i Stadil sogn, begravet 12.11.1702 i Stadil. Hmd. Engkjær i Stadil (704).
- vii **Sidsel Christensdatter**, f. 1656 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 19.03.1656 i Stadil kirke, d. 16.03.1704 i Opstrup i Stadil sogn ?, begravet 20.03.1704 i Stadil ? (Uvist om hun er den Sidsel C. der blev gift med Christen Jensen 1653-1707). Hun blev gift med Christen Jensen, f. nov. 1653, d. 07.05.1707 i Lysgaard, begravet 15.05.1707 i Stadil. Fæstegmd. i Storgaard/Opstrupgaard, Opstrup i Stadil (906). Døde på rejse i Lysgaard.
- viii **Mette Christensdatter**, f. 1659 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 05.01.1659 i Stadil kirke, d. 28.06.1731 i Husby Klit i Husby sogn. Hun blev gift med Mads Mortensen, 14.10.1703 i Husby kirke, f. 1659, d. 18.10.1735 i Husby Klit i Husby sogn. Husby Klit (901). Ingen børn.
- ix **Kirsten Christensdatter**, f. 1663 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 28.06.1663 i Stadil kirke, d. 1735 i Tarp i Vedersø sogn. Skifte 01.06.1735 G446-1 s. 37, ingen børn nævnt. Hun blev gift med Oluf Nielsen Lillegaard, okt. 1690 i Stadil kirke, f. 1663 i Halkjær i Stadil sogn, døbt 25.03.1663 i Stadil, d. efter 1735. Fæstegmd. Lillegaard (506), Tarp i Vedersø.
- 107. x **Inger Christensdatter**, f. 1667 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 15.11.1667 i Stadil kirke, d. 27.09.1738 i Alrum i Stadil sogn, begravet 02.10.1738 på Stadil kirkegård. Hun blev gift med Mads * Nielsen, 13.11.1692 i Stadil kirke.

215. **Maren Jensdatter**, f. ca. 1621, d. 1692 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 29.09.1692 i Stadil.

216. **Niels Pedersen**, f. ca. 1607, d. nov. 1681 i Opstrup i Stadil sogn. Han blev gift med Anne Christensdatter, 08.12.1650 i Stadil kirke.

Niels Pedersen var fæster af en mindre gård (1688 ca. 2½ tdr. hartkorn) i Opstrup i Stadil sogn under Søndervang gods. I 1655 nævnes han her, han betaler da 3 ørte byg i jordskyld til Stadil kirke, og endnu o. 1682, da den nye matrikel blev udarbejdet, stod "Anne, salig Niels Pedersens" som fæster; men hun er sikker kort efter blevet afløst af sønnen Peder.

I november 1681 døde Niels Pedersen, 74 år gammel, og 5 år senere døde Anne, 66 år gammel.

Kilder:

Hardsyssels Aarbog 1909, side 17.

Søndervang Skifteprotokol (G442-2), side 49.

Børn:

- i **Peder Nielsen**, f. 1651 i Opstrup i Stadil sogn, døbt 07.09.1651 i Stadil kirke, d. 05.06.1735 i Opstrup i Stadil sogn, begravet 10.06.1735 på Stadil kirkegård. Fæstegmd. i Opstrup (903). Han blev gift med (1) Maren Lasdatter, 16.11.1696 i Stadil, f. 1655 i Opstrup i Stadil sogn, døbt 10.06.1655 i Stadil, d. 1700 i Opstrup i Stadil sogn, begravet 02.07.1700 i Stadil. Han blev gift med (2) Karen Graversdatter, ca. 1701, f. 1667 i Stadil sogn, døbt 04.09.1667 i Stadil, d. 28.04.1738 i Opstrup i Stadil sogn, begravet 04.05.1738 i Stadil.
 - ii **Christen Nielsen**, f. 1653 i Opstrup i Stadil sogn, døbt 21.08.1653 i Stadil kirke.
 - iii **Moust Nielsen**, f. 1655 i Opstrup i Stadil sogn, døbt 07.10.1655 i Stadil kirke.
 - iv **Eskil Nielsen**, f. 1658 i Opstrup i Stadil sogn, døbt 04.04.1658 i Stadil kirke.
 - v **Maren Nielsdatter**, f. 1660/1665 i Opstrup i Stadil sogn, d. 1731 i Højen i Stadil sogn. Skifte 03.03.1731 G442-2 s. 49, 3 børn. Hun blev gift med Niels Jensen Høj, 22.10.1695 i Stadil kirke, f. 1674 i Høj i Stadil sogn, døbt 21.06.1674 i Stadil, d. 13.12.1739 i Høj i Stadil sogn, begravet 18.12.1739 i Stadil. Fæstegmd. Høj i Stadilby (411).
 108. vi **Anders Nielsen**, f. 1663 i Opstrup i Stadil sogn, døbt 25.01.1663 i Stadil kirke, d. 02.07.1736 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 05.07.1736 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Karen Espersdatter, 24.09.1702 i Stadil kirke.
 - vii **Jens Nielsen**, f. 1665 i Opstrup i Stadil sogn, døbt 21.05.1665 i Stadil kirke.
217. **Anne Christensdatter**, f. ca. 1620, d. 1686 i Opstrup i Stadil sogn, begravet 13.06.1686 på Stadil kirkegård.
218. **Esper Jensen Kamp**, f. ca. 1628 i Kamp i Stadil sogn, d. 21.11.1711 i Kamp i Stadil sogn, begravet 27.11.1711 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Elle Jacobsdatter.

Esper blev født o. 1628 i Kamp i Stadil sogn, og o. 1660 blev han gift med Elle, der var født o. 1636 og ifølge traditionen skulle være datter af en strandet spansk sømand.

Omtrent på samme tid overtog han fæstet af den halve Kampgaard efter faderen, der døde i 1662; og her blev de boende til deres død.

I 1697 blev den yngste datter gift, og Esper og Elle overlod Kampgaard til hende og svigersønnen, så de selv kunne komme på aftægt.

Esper Jensen døde i Kamp i 1711, 83 år og 9 mdr. gammel. Elle Jacobsdatter døde den i 1715, 79 år gammel - dagen efter at barnebarnet Elle Andersdatter var blevet gift i Stadil kirke.

Kilder:

Hardsyssels Aarbog 1948, side 43-91.

Søndervang Skifteprotokol (G442-2), side 39, 54, 209.

Børn:

- i **Jacob Espersen Østergaard**, f. 1662 i Kamp i Stadil sogn, døbt 01.06.1662 i Stadil kirke, d. 04.12.1728 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 08.12.1728 på Stadil kirkegård. Fæstegmd. Østergaard i Fuglbjerg i Stadil (457). Han blev gift med (1) Anne Jensdatter, 02.12.1683 i Stadil kirke, f. 1646, d. 24.08.1696 i Vester Fjord i Stadil sogn, begravet 13.09.1696 på Stadil kirkegård. Han blev gift med (2) Anne Lydersdatter, 05.09.1697 i Stadil kirke, f. 1671 på Stadilø i Stadil sogn, døbt 14.05.1671 i Stadil kirke, d. 17.01.1727 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 22.01.1727 på Stadil kirkegård.
109. ii **Karen Espersdatter**, f. 1664 i Kamp i Stadil sogn, døbt 18.09.1664 i Stadil kirke, d. 1731 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 24.06.1731 på Stadil kirkegård. Hun blev gift med (1) Anders Graversen, 18.04.1686 i Stadil kirke. Hun blev gift med (2) Søren Hansen Halkjær, 27.06.1700 i Stadil kirke. Hun blev gift med (3) Anders Nielsen, 24.09.1702 i Stadil kirke.
- iii **Jens Espersen Dykier**, f. 1667 i Kamp i Stadil sogn, døbt 24.02.1667 i Stadil kirke, d. 08.10.1733 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 11.10.1733 på Stadil kirkegård. Fæstegmd. Dybkjær (813), Fuglbjerg (461). Han blev gift med (1) Ane Knudsdatter, 28.05.1693 i Stadil kirke, f. 1670 i Kolby i Stadil sogn, døbt 27.12.1670 i Stadil, d. 15.02.1701 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 20.02.1701 i Stadil. Han blev gift med (2) Ane Madsdatter, 02.10.1701 i Stadil kirke, f. 1666 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 01.04.1666 i Stadil, d. 23.11.1738 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 28.11.1738 i Stadil.
- iv **Jørgen Espersen Kolby**, f. 1670 i Kamp i Stadil sogn, døbt 06.04.1670 i Stadil kirke, d. 10.02.1742 i Kolby i Stadil sogn, begravet 16.02.1742 på Stadil kirkegård. Fæstegmd. i Kolby (310). Han blev gift med Øllegaard Graversdatter, 24.01.1692 i Stadil kirke, f. 1664, d. 16.05.1745 i Kolby i Stadil sogn, begravet 19.05.1745 i Stadil.
- v **Esper Espersen Høj**, f. 1673 i Kamp i Stadil sogn, døbt 06.08.1673 i Stadil kirke, d. 18.12.1751 i Stadilby i Stadil sogn, begravet 22.12.1751 på Stadil kirkegård. Fæstegmd. i Stadilby (406). Han blev gift med Maren Graversdatter, 24.10.1700 i Stadil kirke, f. 1657 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 13.11.1657 i Stadil, d. 1729 i Stadilby i Stadil sogn, begravet 23.02.1729 i Stadil.
- vi **Kirsten Espersdatter**, f. 1675 i Kamp i Stadil sogn, døbt 05.12.1675 i Stadil kirke, d. 19.12.1741 i Kamp i Stadil sogn, begravet 24.12.1741 på Stadil kirkegård. Hun blev gift med Niels Andersen Kamp, 24.10.1697 i Stadil kirke, f. 1667 i Stadilby i Stadil sogn, døbt 26.03.1667 i Stadil, d. 31.07.1739 i Kamp i Stadil sogn, begravet 05.08.1739 i Stadil. Fæstegmd. i Kamp (702) 1697-o.1730.
- vii **Hans Espersen**, f. 1679 i Kamp i Stadil sogn, døbt 10.08.1679 i Stadil kirke, d. 1683 i Kamp i Stadil sogn, begravet 18.03.1683 på Stadil kirkegård.
219. **Elle Jacobsdatter**, f. ca. 1636, d. 05.03.1715 i Kamp i Stadil sogn, begravet 13.03.1715 på Stadil kirkegård.

224. **Jens Christensen.** Om Jens Christensen vides kun, at hans søster, Kirsten Christensdatter, døde 25.4.1691 i Ringkøbing uden at efterlade livsarvinger; at han var død på det tidspunkt og havde efterladt sig to børn.

Kilder:

Ringkøbing By skifteprotokol (B80-122), side 333b, (-124), side 194-99..

Børn:

- i **Jacob Jensen**, f. 16.., d. 14.06.1719 i Ringkøbing. Skifte Ringkøbing By: 331 Jacob Jensen, glarmester i Ringkøbing. 15.6.1719, fol.194.
E: (Navn angives ikke). A:
1) brorsøn Jens Christensen i Tarp i Vedersø sogn.
Desuden nævnes enkens søsterdatter Anne Nielsdatter og dennes stedfar Hans Mortensen i Nørre Lyngvig og enkens datter Mette Iversdatter g.m. Mads Eskildsen.

- 112. ii **Christen Jensen**, f. 16.., d. før 1691 i Vedersø sogn. Han blev gift med Karen Pedersdatter.

226. **Peder.**

Børn:

- 113. i **Karen Pedersdatter**, f. før 1670, d. 16.07.1736 i Tarp i Vedersø sogn. Hun blev gift med (1) Christen Jensen. Hun blev gift med (2) Oluf Hounsgaard.
- ii **Knud Pedersen.** 1691 i Vedersø Kjærgaard.

228. **Knud.**

Børn:

- i **Maren Knudsdatter**, f. feb. 1656, d. 18.05.1740 i Halkjær i Stadil sogn, begravet 22.05.1740 på Stadil kirkegård. Hun blev gift med Peder Iversen, 08.12.1695 i Stadil kirke, f. 1656, d. 1719 i Halkjær i Stadil sogn, begravet 08.11.1719 i Stadil. Fæstegmd. Halkjær i Stadil (708). Skifte G442-2 s. 21, 6 børn.
- 114. ii **Knud Knudsen Engkjær**, f. ca. 1664, døbt 24.03.1665 (?) i Nyhus i Stadil sogn ?, d. 23.01.1731 i Opstrup i Stadil sogn, begravet 28.01.1731 på Stadil kirkegård. Partner med Appolone Christensdatter. Han blev gift med (2) Johanne Sylvestersdatter, 17.04.1693 i Stadil kirke.

230. **Sylvester Jensen**, f. ca. 1629 i Fuglbjerg i Stadil sogn, d. 10.08.1707 på Stadilø i Stadil sogn, begravet 14.08.1707 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Kirsten Pedersdatter, ca. 1670.

I 1688 nævnes Sylvester Jensen som fæster af en gård på Stadilø med et hartkorn på godt 5½ tdr. Gården hørte under Søndervang, der fra 1667 tilhørte slægten Fuiren, først Thomas Fuiren, så Didrik Fuiren, som døde 1686, derefter hans enke Margrethe Eilers, der af bønderne mindedes som "et mildt herskab". Derimod var de ikke så glade for ridefogeden Henrik Pedersen Winstrup, der i forbindelse med en retssag i 1695 får mange af sine "synder" oprullet og noteret i tingbogen. Også Sylvester Jensen og Kirsten Pedersdatter havde deres at klage over.

"Ridefogeden havde lovet Sylvester, at "han skulle svelte i houlet på Søndervang", ligesom han truede med at skyde det ene ben i stykker på ham, og at han skulle sættes i Bremerholms jern. Og så slog han ham. Samme dag gik Kirsten Pedersdatter til ridefogeden og ville gerne købe to tønder sædehavre; men dennes ophidselse havde endnu ikke lagt sig. Han sagde til hende, at hun skulle gå med ind, så kunne hun få det med sig. Men hun sagde, at hun havde ingen sække. Så tog han hende "i akslerne og skød hende forved sig og lukkede døren. Tog så kæppen i begge hænder og slog hende, som man kunne slå på et bæst.

Og da han havde slaget hende noget, tog han hende og slog hende mod jorden og slog hende da igen med den samme kæp; men så fik hun ved den ene ende af kæppen, og han hjalp hende så op og gav sig til at slå hende igen". Hun kom dog imellem ham og døren og slap ud.

Under pryglingen havde ridefogedens kone prøvet at få ham til at være rolig, uden det dog havde hjulpet. Sylvester måtte hjælpe sin kone op i vognen, og det var ikke for godt, at hun kunne tåle, at han rørte ved hende. Samme dag kom Henrik Winstrup og skrev alt, hvad de havde. Årsagen til fogedens raseri har da formodentlig været restancer og anden uorden."

Sylvester Jensen blev dog ved gården og blev senere efterfulgt af sønnen Jens, hos hvem han formodentlig har været på aftægt. Han døde på Stadilø i 1707, 78 år gammel.

Kirsten Pedersdatter levede endnu i mange år og overlevede endog sønnen Jens, der døde 1730; hun døde i 1731 i en alder af 87 år

Kilder:

Hardsyssels Årbog 1965, side 149.

Søndervang Skifteprotokol (G442-2), side 48, 184.

Børn:

115. i **Johanne Sylvestersdatter**, f. 1671 på Stadilø i Stadil sogn, døbt 19.11.1671 i Stadil kirke, d. 30.11.1759 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 07.12.1759 på Stadil kirkegård. Hun blev gift med Knud Knudsen Engkjær, 17.04.1693 i Stadil kirke.
- ii **Jens Sylvestersen**, f. 1674 på Stadilø i Stadil sogn, døbt 02.02.1674 i Stadil kirke, d. 24.12.1730 på Stadilø i Stadil sogn, begravet 27.12.1730 på Stadil kirkegård. Fæstegmd. på Stadilø (102). Skifte G442-2 s. 48, 1 barn. Han blev gift med Else Jensdatter, 06.05.1715 i Stadil, f. ca. 1674, d. 1765 i Pugflodgaard i Nysogn, begravet 17.03.1765 i Nysogn.
- iii **Peder Sylvestersen**, f. 1676 på Stadilø i Stadil sogn, døbt 02.07.1676 i Stadil kirke, d. 13.06.1737, begravet 23.06.1737 på Stadil kirkegård. Fæster Stadilø, Langagerhus i Stadil (712). Drukne, fundet 20.6.1737. Han blev gift med Maren Jepsdatter, 09.11.1721 i Stadil, f. 1686 i Husted, Alrum i Stadil sogn, døbt 05.05.1686 i Stadil, d. 06.02.1759 i Langagerhus i Stadil sogn, begravet 11.02.1759 i Stadil. Langagerhus i Stadil (712) (1737)-1759. Skifte G442-2 s. 184, 4 børn.
231. **Kirsten Pedersdatter**, f. ca. 1644, d. 1731 på Stadilø i Stadil sogn, begravet 04.02.1731 på Stadil kirkegård.

288. **Jeppe.**

Børn:

144. i **Jørgen Jepsen**, f. 16.

ii **Peder Jepsen**, f. 16.. i Kirkegaard i Staby sogn, d. 1724 i Kirkegaard i Staby sogn. Fæstegmd. i Kirkegaard i Staby. Skifte 07.10.1724 G446-1 s. 3. 0 børn ? Evt. i stedet hustruen, der er datter af Jeppe.
(Skifteprotokollen: "men enken er tilladt at beholde (gården), hun med hendes brødres hjælp har lovet at blive ved gården og tillige med hendes brodersøn som nu har gården med hende i fæste").

322. **Christen (Jensen?)**, f. ca(?) 1600. Hans navn er baseret på skiftet efter Karen Jensdatter Smed, som formodes at være hans søster. Det kan dog også være hans kone, der er datter af Jens Smed. Se Skifte Ringkøbing By (B80-122) s. 106b.

Børn:

161. i **Maren Christensdatter**, f. ca(?) 1635, d. efter 1687. Hun blev gift med Niels Christensen Degn.

ii **Anders Christensen**. I Dykier i Vedersø.
Se Skifte Ringkøbing By B80-122 s. 106b.

iii **Kirsten Christensdatter**, f. 16. 1687 i Stadil.
Se Skifte Ringkøbing By B80-122 s. 106b.

332. **Henrich Ebbesen**, f. 1620/1635, d. eft. 1699 i Staby sogn. Henrich Ebbesen var sædedegn i Staby til 1699. I 1683 havde han 2 køer, 4 får og 1 svin; og i 1688 nævnes han som fæster af degnebolet med et hartkorn på tønner 2-1-1-2, der eje-des af baron Høgs arvinger.
Måske er han bror til Johan Ebbesen Sachs, der var student fra Ribe 1646 og sognepræst i Tim-Madum 1652-1660; og til Christen Ebbesen, der var degn i Tim 1663-1721.
Hans hustru omtales i 1683, men hvad hun hed, og hvornår hun døde ved vi ikke.

Kilder:

Ekstrakt af Ulfborg Herreds Gejstlige Skifteprotokol 1685-....., nr. 6, 37, 66 og 87. I pakke i Ribe Bispearkiv (C4-775).
Ejnar Poulsen: Hardsyssels Degnehistorie.

Børn:

i **Ebbe Henrichsen**, d. jan 1735 i Staby sogn.

166. ii **Poul Henrichsen**, f. ca. 1659 i Staby ?, d. 1717 i Husby sogn, Ulfborg hrd., begravet 19.03.1717 på Husby kirkegård. Han blev gift med (1) Kirsten Christensdatter, ca. 1680. Han blev gift med (2) Dorothe Christensdatter Søgaard, ca. 1691.

418. **Peder Jensen (Stougaard)**, d. 1662 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 23.08.1662 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Maren * Stougaard.
Peder Jensen nævnes i 1652 og 1654 som fæster af Stougaard i Stadil sogn (sammen med Christen Jensen (Andersen?)). Han er muligvis søn af Jens Christensen, der i begyndelsen af 1600'tallet var

fæster i Stougaard.

I 1655 betaler Peder Jensen og Christen Andersen tilsammen i jordskyld til Stadil Kirke 4 mk. og 3 sk. for brug af den halve part af Elkjær enge, som i alt giver til middelgrøde 15 læs, den anden halvpart brugtes af Søndervang.

Den 23.8.1662 blev Peder Stougaard begravet i Stadil, han var sandsynligvis gift med den Maren Stougaard, der blev begravet 3 dage før. (Svigersønnen (?) Jens Pedersen Stougaards næste datter blev døbt Maren og er formodentlig kaldt op efter sin bedstemor).

Kilder:

Landstingets Skøde- og Pantebøger 29.12.1652 og 10.10.1654.

Hardsyssels Aarbog 1909, side 17.

Lensregnskaber, Filmrulle M 18052 på Rigsarkivet.

Børn:

209. i **Anne Pedersdatter * Stougaard**, f. 1630/1640 i Stougaard i Stadil sogn ?, d. 1697 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 18.05.1697 på Stadil kirkegård. Hun blev gift med Jens Pedersen Stougaard, 20.11.1659 i Stadil ?
419. **Maren * Stougaard**, d. 1662 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 20.08.1662 på Stadil kirkegård.
*sandsynlig, men udokumenteret forbindelse til nævnte ægtefælle.
428. **Ib * Graversen**, d. 1648 i Stadil sogn, begravet 19.03.1648 i Stadil. (Før 1633 i Hee); 1633 i Halkjær i Stadil (Lensregnskaber). (Havde muligvis også børnene: Niels og Ing).
*(sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte børn). Han blev gift med Kirsten * Ibskone.

Børn:

- i **Gravers Jepsen**, også kendt som Gravers Ibsen, d. 1659 i Kamp i Stadil sogn, begravet 11.04.1659 i Stadil. Gmd. i Kamp i Stadil fra 1634 (Lensregnskaber). Han blev gift med Inger i Kamp, d. 1664 i Kamp i Stadil sogn, begravet 21.04.1664 i Stadil.
214. ii **Christen Ibsen**, f. ca. 1611, d. 1695 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 13.02.1695 i Stadil. Han blev gift med Maren Jensdatter, ca. 1643.
429. **Kirsten * Ibskone**, d. 1662 i Stadil sogn, begravet 17.07.1662 i Stadil. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte børn.
436. **Jens Espersen Kamp**, f. ca. 1600, d. 1662 i Kamp i Stadil sogn, begravet 16.12.1662 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Kirsten Jørgensdatter.

Jens Espersen var (sammen med Gravers Jepsen) fæstebonde på gården Kamp i Stadil fra 1623 efter faderen. Her fik Jens og Kirsten i 1628 sønnen Esper og har sandsynligvis fået endnu flere børn. Endnu i 1654 nævnes han som fæster i Kamp, og her døde han i 1662. Kirsten derimod levede endnu mange år som aftægtskone i Kamp, hvor hun døde i 1690, 88 år gammel.

Kilder:

Landstingets Skøde- og Pantebøger 29.12.1652 og 10.10.1654.

Lensregnskaber 1610-1632, filmrulle M 18052, Rigsarkivet.

Børn:

218. i **Esper Jensen Kamp**, f. ca. 1628 i Kamp i Stadil sogn, d. 21.11.1711 i Kamp i Stadil sogn, begravet 27.11.1711 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Elle Jacobsdatter, ca. 1660.

437. **Kirsten Jørgensdatter**, f. ca. 1602, d. 1690 i Kamp i Stadil sogn, begravet 05.02.1690 på Stadil kirkegård.

438. **Jacob**. Skulle ifølge traditionen være en strandet spansk sømand.

Børn:

219. i **Elle Jacobsdatter**, f. ca. 1636, d. 05.03.1715 i Kamp i Stadil sogn, begravet 13.03.1715 på Stadil kirkegård. Hun blev gift med Esper Jensen Kamp, ca. 1660.

448. **Christen**.

Børn:

224. i **Jens Christensen**.

ii **Kirsten Christensdatter**, f. 16.., d. 25.04.1691 i Ringkøbing. Skifte Ringkøbing By: 201 Kirsten Christensdatter i Ringkøbing. 25.5.1691, fol.333B.

A:

1) bror Jens [Christensen], død. 1B:

a Jacob Jensen, glarmester i Ringkøbing

2) bror Christen Christensen i Vedersø, død. 2B:

a Peder Christensen i Vedersø

b Jens Christensen i Vedersø.

FM: stedfar Oluf Lassen, morbror Knud Pedersen i Vedersø Kærgård.

460. **Jens Nielsen**, f. ca. 1590, d. 1666 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 16.02.1666 på Stadil kirkegård. Han var sandsynligvis fæster af en gård i Fuglbjerg i Stadil med et hartkorn på tønner 3-5-1-1 (i 1688) - den gård, som sønnen Christen senere overtog.

Børn:

i **Christen Jensen Fuglbjerg**, f. 1623 i Fuglbjerg i Stadil sogn, d. 07.10.1699 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 13.10.1699 i Stadil. Fæstegmd. Fuglbjerg i Stadil (458). Han blev gift med Karen Jensdatter, 08.03.1657 i Stadil, f. 1625, d. 31.03.1699 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 06.04.1699 i Stadil.

230. ii **Sylvester Jensen**, f. ca. 1629 i Fuglbjerg i Stadil sogn, d. 10.08.1707 på Stadilø i Stadil sogn, begravet 14.08.1707 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Kirsten Pedersdatter, ca. 1670.

Tip-6-oldeforældre

644. **Jens Smed**. Han boede sandsynligvis i Vedersø, og er muligvis den Jens Smed der senere fik borgerskab i Ringkøbing.

*(sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte børn).

Oplysningerne er baseret på skiftet efter datteren Karen Jensdatter Smed.

Kilde:

Ringkøbing By skifteprotokol (B80-122) s. 106b.

Børn:

322. i **Christen (Jensen?)**, f. ca(?) 1600.

ii **Karen Jensdatter Smed**, f. ca. 1603, d. 1687 i Ringkøbing, begravet 22.08.1687 i Ringkøbing. Skifte Ringkøbing By (B80-122) s. 106b, ingen børn, 4 arvinger (formodentlig søskendebørn):

Jens Jespersens hustru Maren Jespersdatter

Anders Christensen i Dybkjær i Vedersø sogn

Kirsten Christensdatter i Stadil sogn

Niels Degns hustru Maren Christensdatter i Verdersø sogn

.

iii **Jesper (Jensen?)**. Se Skifte Ringkøbing By B80-122 s. 106b. Det kan også være ægtefællen, der er barn af Jens Smed. Han blev gift med NN.

836. **Jens * Christensen**. Stougaard i Stadil (1610). Lensregnskaber, Filmrulle M 18052 på Rigsarkivet.

*sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte søn.

Børn:

418. i **Peder Jensen (Stougaard)**, d. 1662 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 23.08.1662 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Maren * Stougaard.

872. **Esper Dynisen Kamp**, f. eft. 1540, d. eft. 1620 i Kamp i Stadil sogn.

Esper Dynisen nævnes i lensregnskaberne som fæster i Kamp fra 1610-23, men har sandsynligvis været der tidligere. Desuden angiver Jordebog over Hardsyssel Provsti i 1655 under jordskyld: "Oluf Andersen i Fouelbjerrig af det Ejendom, Niels og Jesper i Kamp tilforne i Brug havde og deraf havde givet en Ørte Byg, medens eftersom af Kirkens Regnskab for 1639 erfares, det af Havflod at være fordærvet, gives nu Byg 3 Skp."

Kampgaard skal efter sagnet være en gammel kongsgård, "og der er meget, der tjener til Støtte for Sagnet. - Kampgaardene ligger paa landtungen mellem Højdedragene i Sognets sydlige og nordlige Del. Mod Syd, Vest og Nord er denne Landtunge omgivet af lave Marker, Enge og Moser. Men i Oldtiden, da Landet blev bebygget, var Landtungen omgivet af Vand. Herom vidner det gamle Navn, Skelmose; Mose og Engkjær, der paa ovennævnte tre Sider omslutter Kampgaardenes marker og dannede en naturlig Fæstning."

Hvor mange børn Esper Dynisen Kamp havde, vides ikke, men foruden sønnen Jens, der overtog Kampgaard, var han sandsynligvis også far til Niels Espersen Bjerg (1609-1682), der 20.2.1653 i Stadil blev gift med Inger Jensdatter, og som navnet antyder blev fæster i Bjerg. I hvert fald måtte Niels Espersen Bjergs sønnesøn, Niels Jensen Bjerg, og Jens Espersen Kamps oldebarn, Ellen

Nielsdatter Kamp, have kongelig tilladelse, før de kunne blive viet den 2.11.1721 i Stadil, fordi de var beslægtede i 3. led.

Kilder:

Hardsyssels Aarbog 1909, side 17.

Hardsyssels Aarbog 1941, side 68.

Lensregnskaber 1610-1632, filmrulle M 18052, Rigsarkivet.

Børn:

436. i **Jens Espersen Kamp**, f. ca. 1600, d. 1662 i Kamp i Stadil sogn, begravet 16.12.1662 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Kirsten Jørgensdatter.
- ii **Niels Espersen Bjerg**, f. ca. 1609, d. 1681 i Bjerg i Stadil sogn, begravet 01.01.1682 på Stadil kirkegård. Fæstegmd. på Bjerg i Stadil (410). Han blev gift med (1) Inger Jensdatter, 20.02.1653 i Stadil kirke, f. 1620/1635, d. 1664 i Bjerg i Stadil sogn, begravet 24.04.1664 i Stadil. Han blev gift med (2) Anne Jensdatter, ca. 1665, f. 1628, d. 1716 i Bjerg i Stadil sogn, begravet 25.03.1716 i Stadil.

Efterslægt i kort form:

Børn af Frederik Danielsen og Mette Marie Madsen:

- I. Christian Frederiksen Hesteng, f. 06.10.1873 i Søndervangs Mark i Stadil sogn, d. 02.09.1929 i Alrum i Stadil sogn, begravet 1929 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Christine Bendtsen, 01.12.1908 i Stadil kirke, f. 25.07.1885 i Alrum i Stadil sogn (datter af Jens Jørgen Bendtsen og Ane Magdalene Kirstine Hansen), d. 26.11.1965 i Hee sogn, begravet 1965 i Hee.
 - A. Frederik Frederiksen Hesteng, f. 11.12.1909 i Gammelsohn, Hind hrd., d. 09.03.1990, begravet 1990 i Rislev. Han blev gift med Asta Marie Andersen, 26.05.1940 i Niløse kirke, f. 14.08.1917 i Niløse Holm, d. 11.03.1989, begravet 1989 i Rislev.
 1. Børge Frederiksen Hesteng.
 2. Henning Frederiksen Hesteng. Han blev gift med Ingelise Nielsen.
 - a. Christina Hesteng. Hun blev gift med Jens Anker Lund.
 - (A) Julie Lund Hesteng.
 - (B) Oliver Lund Hesteng.
 3. Gert Frederiksen Hesteng. Han blev gift med Karin Annette Blinge Poulsen.
 - a. Betina Blinge Hesteng. Hun blev gift med Anders Sørensen.
 - (A) Simone Hesteng Sørensen.
 - (B) Niclas Hesteng Sørensen.
 - b. Thomas Blinge Hesteng. Partner med Susanne Thomsen.
 - (A) Sarah Blinge Hesteng Thomsen.
 4. Leif Frederiksen Hesteng. Han blev gift med (1) Vibeke Pedersen. Han blev gift med (2) Lillian Belling Jensen.
 - a. Charlotte Hesteng. Hun blev gift med Poul Erik Rasmussen.
 - b. Camilla Belling Hesteng.
 - c. Amalie Belling Hesteng.
 5. Ivan Frederiksen Hesteng, f. 22.09.1956, d. 07.03.1991, begravet 1991 i Rislev kirkegård. Han blev gift med Søs Becher.
 - a. Danny Becher Hesteng.
 - b. Jesper Becher Hesteng.
 - B. Mette Marie Frederiksen Hesteng, f. 25.12.1911 i Gammelsohn, Hind hrd., d. 13.11.1984, begravet 1984 i Hee. Hun blev gift med Thorvald Mortensen, 13.04.1933 i Stadil kirke, f. 25.06.1911 i Alrum i Stadil sogn (søn af Morten Mortensen og Nielsine Marie Jensen), d. 19.02.1978 i Stadil sogn, begravet 1978 i Hee.
 1. Aksel Mortensen. Han blev gift med Grethe Pedersen.
 - a. Mona Mortensen. Hun blev gift med (1) Kurt Barbesgaard, 18.11.1978 i No kirke, f. 03.06.1957 i Ringkøbing, Vellingvej 7 (søn af Hagbart Barbesgaard og Tove Bækby), d. 01.05.1993, begravet 1993 i Ringkøbing. Hun blev gift med (2) Ole Byskov Christensen. Hun blev gift med (3) Holger Ølgaard.
 - (A) Charlotte Byskov Christensen.
 - (B) Anette Byskov Christensen.
 - (C) Jens Byskov Christensen.
 - (D) Anders Byskov Christensen.
 - b. Agnes Mortensen. Hun blev gift med Hans Østergaard Kristensen.
 - (A) Steffen Østergaard Kristensen.
 - (B) Morten Østergaard Kristensen.
 - (C) Mikkel Østergaard Kristensen.
 - (D) Mette Østergaard Kristensen.
 - c. Ole Mortensen. Han blev gift med Lene Højmark Bech.
 - (A) Kasper Mortensen.
 - (B) Jakob Mortensen.
 - (C) Julie Mortensen.

- d. Dan Noesgaard. Han blev gift med Lone Noesgaard.
 - (A) Jannie Noesgaard.
 - (B) Gitte Noesgaard.
 - (C) Jesper Noesgaard.
- 2. Anny Mortensen. Hun blev gift med (1) Aksel Pedersen. Hun blev gift med (2) Kristen Okkels Madsen.
 - a. Kim Pedersen. Han levede sammen med (1) Kristina Hansen. Han blev gift med (2) Marianne Larsen.
 - (A) Alberte Hansen.
 - b. Lone Pedersen. Hun blev gift med Ronni Thomsen.
 - (A) Frederik Thomsen.
 - c. Tina Pedersen. Hun blev gift med Jens Trinderup.
 - (A) Simon Trinderup.
 - (B) Emma Trinderup.
 - d. John Okkels Madsen, f. 24.08.1978.
- 3. Svend Erik Mortensen.
- 4. dødfødt dreng, f. 08.08.1952 i Alrum i Stadil sogn, d. 08.08.1952 i Alrum i Stadil sogn, begravet 09.08.1952 i Stadil.
- C. Jens Frederiksen Hesteng, f. 28.01.1914 i Gammelsogn, Hind hrd., d. 22.05.1984 i Fyn, begravet 1984 i Bogense kirkegård. Han blev gift med Karen Pedersen, 14.10.1961, f. 15.11.1937 i Frøbjerg på Fyn, d. 17.07.2018.
 - 1. Lena Kristine Hesteng. Hun blev gift med Morten Byrialsen.
 - a. Tilde Hesteng Byrialsen.
 - b. Marie Hesteng Byrialsen.
 - 2. Jytte Hesteng. Hun blev gift med Tommy Duvander.
 - a. Josefine Hesteng Duvander.
- D. Johannes Bernhard Frederiksen Hesteng, f. 31.05.1916 i Gammelsogn, Hind hrd., d. 1999, begravet 19.06.1999 i Næstved. Han blev gift med (1) NN, 1962. Han levede sammen med (2) Sigrid.
- E. Anna Kirstine Frederiksen Hesteng, f. 02.10.1918 i Gammelsogn, Hind hrd., d. 05.10.1997, begravet 1997 på Ovtrup kirkegård. Hun blev gift med Niels Fischer Nielsen, 13.05.1940 i Nordby kirke, f. 30.09.1915 i Rindby i Nordby på Fanø (søn af Christian Nielsen og Anne Nielsine Fischer), d. 17.02.1998, begravet 1998 på Ovtrup kirkegård.
 - 1. Bent Fischer. Han blev gift med (1) Hilde. Han blev gift med (2) Ulla Valing Christensen. Han blev gift med (3) Annelise. Han blev gift med (4) Vita Yvonne Haack.
 - a. Jan Fischer Christensen.
 - b. Kurt Fischer Christensen.
 - c. Ib Fischer Nielsen.
 - 2. Gudrun Fischer Nielsen. Hun blev gift med (1) Verner Nygaard, 27.10.1962 i Lunde kirke, f. 31.08.1935 i Alrum i Stadil sogn (søn af Jens Anton Christensen Nygaard og Dagny Jensen Eskildsen), d. 28.05.2012 på Anker Fjord Hospice, begravet 01.06.2012 i Stadil. Hun blev gift med (2) Leif Fredskilde.
 - a. Flemming Nygaard. Han blev gift med Tracy Ann Mansfield Nielsen.
 - (A) Jannie Mansfield Nygaard.
 - (B) Jeppe Mansfield Nygaard.
 - (C) Jette Mansfield Nygaard.
 - b. udøbt søn, f. 26.05.1974, d. 26.05.1974, d. 1974 i Stadil kirkegård.
 - c. Jens Nygaard.
 - 3. Birgit Fischer Nielsen. Hun blev gift med Bent Dejbjerg Kristensen.
 - a. John Dejbjerg Kristensen. Han blev gift med Lissi Vilstrup Andersen.
 - (A) Anna Vilstrup Kristensen.
 - (B) Kasper Dejbjerg Kristensen.
 - b. Kurt Dejbjerg Kristensen. Han blev gift med Eva Kristine Rebane Ogonowski.
 - 4. Lis Fischer Nielsen. Hun blev gift med (1) NN Jensen, og (2) Jens Peder Henriksen.

- a. Søren Toft Jensen. Han blev gift med Ulla Villadsen.
 - (A) Cecilie Marie Toft Jensen.
 - (B) NN Toft Jensen.
- b. Kim Henriksen. Han blev gift med Mette Rudbeck Østergaard.
 - (A) Camilla Rudbeck Henriksen.
 - (B) Lea Østergaard Henriksen.
- c. Lars Henriksen.
- 5. Betty Fischer Nielsen. Hun blev gift med Kresten Smedsgaard.
 - a. Vivi Fischer Smedsgaard. Hun blev gift med Peter Iversen.
 - b. Jeppe Fischer Smedsgaard. Han blev gift med Hanne Marie Birtilid.
 - (A) Oskar Smedsgaard Birtilid.
- 6. Tove Fischer Nielsen. Hun blev gift med (1) Frede Tøstesen. Hun blev gift med (2) Ole Høy Thomsen.
 - a. Jytte Tøstesen.
 - b. Eva Tøstesen.
- 7. Inge Fischer Nielsen. Hun blev gift med (1) Anders Røjkjær). Hun blev gift med (2) Per Dalgaard-Jensen, ca. 1986, f. 02.01.1955. Hun levede sammen med (3) Bent Holst.
 - a. Thomas Røjkjær.
 - b. Allan Fischer Dalgaard-Jensen.
 - c. Christina Holst.
- 8. Henning Fischer Nielsen. Han blev gift med Berit Johansen.
 - a. Trine Fischer Nielsen.
 - b. Niels Arne Fischer Nielsen.
- F. Mads Christian Frederiksen Hesteng, f. 03.11.1920 i Gammelsogn, Hind hrd., d. 23.07.2007, begravet i Ulfborg. Han blev gift med Else Jensen, 27.02.1951 i Torsted kirke, f. 13.03.1931 i Lystbækkær i Torsted sogn (datter af Marinus Jensen og Inger Marie Christensen), d. 20.01.2017 på Holstebro sygehus.
 - 1. Anna Lise Frederiksen Hesteng. Hun blev gift med (2) Jørgen Jensen.
 - a. Brian Hesteng Jensen.
 - b. Birgitte Hesteng Jensen.
 - c. Lars Hesteng Jensen.
 - 2. Hans Frederiksen Hesteng. Han blev gift med (1) Betty Knudsen. Han blev gift med (2) Kristine Eriksen.
 - a. Jeanette Frederiksen Hesteng.
 - b. Henrik Frederiksen Hesteng.
- G. Svenning Frederiksen Hesteng, f. 05.06.1923 i Gammelsogn, Hind hrd., d. 28.02.1997, begravet 1997 i Næstved kirkegård. Han blev gift med Tanny Hansen, ca. 1952, f. 19.12.1929, d. 18.07.1983.
 - 1. Jan Frederiksen Hesteng.
 - 2. Judith Hesteng. Hun levede sammen med Peder Christiansen.
 - 3. Evy Hesteng. Hun blev gift med (1) Torben Dion Hansen. Hun levede sammen med (2) Erik Søndergaard.
 - 4. Yvonne Hesteng. Hun levede sammen med Steen Holmberg Hansen.
 - a. Michael Jan Hesteng.
 - b. Sophia Holmberg Hesteng.
- H. Christian Frederiksen Hesteng, f. 20.09.1929 i Alrum i Stadil sogn, d. 08.09.1992 i Velling sogn, begravet 1992 i Hee kirkegård.
- II. Maren Frederiksen Hesteng, f. 12.08.1875 i Vesterager i Stadil sogn, d. 03.08.1950 i Holstebro sygehus, begravet 09.08.1950 i Stadil. Hun blev gift med Niels Ditlev Sylvestersen, 14.11.1897 i Stadil kirke, f. 06.08.1869 i Engkjær i Stadil sogn (søn af Jens Sylvestersen og Margrethe Nielsdatter), d. 04.04.1941 i Ringkøbing, begravet 10.04.1941 i Stadil.
 - A. Margrethe Sylvestersen, f. 10.08.1898 i Kjær i Vedersø sogn, d. 09.05.1978 i hospitalet i Helsingborg, begravet 1978 i Frillestad i Sverige. Hun blev gift med Kristian Utzon, 23.09.1924 i

Stadil kirke, f. 13.01.1900 i Vejen (søn af Andreas Nielsen Utzon og Anne Jensen), d. 29.12.1979 i Helsingborg.

1. Gudrun Utzon, f. 18.02.1926 i Skullerupgaard ved Glumsø, d. 24.09.2003 i Sverige. Hun blev gift med Whilly Ingvar Roos, 20.09.1975 i Frillestad i Sverige, f. 09.06.1932 i Vekerum, Blekinge amt, Sverige, d. 2011 i Sverige.
 2. Frank Utzon. Han blev gift med Helen Lindblom.
 - a. Inger Margarethe Utzon. Hun levede sammen med Stafan Rosen.
 - (A) Johannes Sebastian Utzon.
 - (B) David Jonathan Utzon.
 - b. Frank Peter Ola Utzon.
 - c. Frank Staffan Michael Utzon.
 3. Gerda Utzon, f. 06.03.1939 i Glumsø, d. før 2005. Hun blev gift med Niels Peter Lindeman Lauritsen.
 - a. Claus Jørgen Lindeman Lauritsen. Han blev gift med Tonni Merete Pedersen.
 - (A) Simon Lindeman Lauritsen.
- B. Mette Marie Sylvestersen, f. 07.04.1900 i Damgaard, Stadilby i Stadil sogn, d. 27.08.1979 i Viby Sjælland, begravet 1979 i Ørsted. Hun blev gift med Alfred Edvard Nielsen, 11.12.1927 i Ørsted kirke, f. 14.11.1891 i Stoughton, Wisconsin i USA, d. 08.08.1954, begravet i Ørsted.
1. Ole Henning Sylvester Nielsen. Han blev gift med Birgit Borg Nielsen.
 - a. Elise Sylvester Nielsen. Hun blev gift med Lars Enghusen Poulsen.
 - (A) Theresa Maria Sylvester Poulsen.
 - (B) Emilie Alexandra Sylvester Poulsen.
 - b. Lene Sylvester Nielsen.
 - c. Arne Sylvester Nielsen. Han levede sammen med (1) Tina Bellerby Lund. Han blev gift med (2) Annette Vibeke Jørgensen.
 - (A) Rasmus Bellerby Sylvester Nielsen.
 - (B) Mathias Bellerby Sylvester Nielsen.
- C. Jens Sylvestersen, f. 16.09.1902 i Vesterager i Stadil sogn, d. 26.04.1985 i Abildaa i Nr. Omme sogn, begravet 1985 på Ørnholm kirkegård. Han blev gift med Maren Ebbensgaard Kjær, 23.11.1928 i Vedersø kirke, f. 21.10.1906 i Staby sogn (datter af Knud Larsen Kjær og Anne Knakkegaard), d. 15.06.1995, begravet 1995 på Ørnholm kirkegård.
1. Niels Kristian Sylvestersen, f. 20.01.1929 i Kirkeby i Vedersø sogn, d. 26.05.2008, begravet 2008. Han blev gift med (1) Aase Marie Graversen. Han blev gift med (2) Maja Jørgensen.
 - a. Kurt Graversen. Han blev gift med Jytte Gravgaard Andersen.
 - (A) Gitte Gravgaard Graversen. Hun levede sammen med (1) Henrik Klit Olsen. Hun levede sammen med (2) Kennett Niels Højgaard Jensen.
 - (1) Annika Gravgaard Olsen
 - (2) Nicolas Gravgaard Jensen.
 - (B) Thomas Gravgaard Graversen.
 - b. Jens Ole Graversen. Han blev gift med (1) NN. Han blev gift med (2) Hildegun.
 - (A) Frank Graversen.
 - c. Ninna Margrethe Graversen, f. 10.07.1955 i Brejning sogn, d. 26.11.1999, begravet 1999 i Videbæk kirkegård. Hun blev gift med Mogens Kjeldgaard
 - (A) Ann Kjeldgaard.
 - (B) Majbritt Kjeldgaard.
 - (C) Pia Kjeldgaard.
 - d. Bodil Graversen. Hun blev gift med Torkild Due-Jensen.
 - (A) Christina Due-Jensen. Hun blev gift med Lars Dahl Troelsen.
 - (1) Frederik Due Troelsen.
 - (2) Emil Due Troelsen.
 - (B) Elsebeth Due-Jensen. Hun blev gift med Jesper Wätjen Kristensen.
 - (1) Asger Due Kristensen.
 - (C) Carsten Due-Jensen.

- e. Søren Graversen. Han blev gift med Lisbeth Thestrup Sørensen.
 - (A) Birte Graversen.
 - (B) Bente Graversen.
- f. Lasse Sylvestersen.
- 2. Karl Aage Sylvestersen, f. 23.09.1930 i Abildaa i Nr. Omme sogn, d. 15.09.2009, begravet 18.09.2009 på Ørnhøj kirkegård. Han blev gift med Jane Stampe Højmark
 - a. Nelly Sylvestersen. Hun blev gift med (1) Henrik Emil Hammelsvang. Hun blev gift med (2) Preben Bech.
 - (A) Morten Hammelsvang.
 - (B) Mikkel Hammelsvang.
 - b. Peder Sylvestersen. Han blev gift med (1) Nina Goddard. Han blev gift med (2) Susanne Fjeldsted
 - (A) Andreas Goddard Sylvestersen.
 - (B) Anna Fjeldsted Sylvestersen.
 - c. Anne Sylvestersen, f. 12.09.1963, d. 23.12.1972, begravet 1972 på Ørnhøj kirkegård.
 - d. Lene Sylvestersen. Hun blev gift med Claus Damgaard.
 - (A) Cathrine Damgaard Sylvestersen.
 - e. Jens Sylvestersen.
- 3. Knud Kjær Sylvestersen, f. 21.11.1932 i Abildaa i Nr. Omme sogn, d. 26.11.2009, begravet 02.12.2009 på Ørnhøj kirkegård.
- 4. Anne Sylvestersen. Hun blev gift med Svend Richard Nielsen.
 - a. Erna Dragsdal Nielsen. Hun blev gift med Jens Peder Mikkelsen.
 - (A) Jesper Dragsdal Mikkelsen.
 - (B) Rasmus Dragsdal Mikkelsen.
 - (C) Trine Dragsdal Mikkelsen.
 - b. Hanne Nielsen. Hun blev gift med Ejgil Kristensen.
 - (A) Lars Dragsdal Kristensen. Han levede sammen med Kristina Thejlgard Jepsen.
 - (1) Mikkel Dragsdal Jepsen.
 - (2) Jacob Dragsdal Jepsen.
 - (B) Anne Mette Dragsdal Kristensen. Hun blev gift med Michael Hansen.
 - (1) Natasja Dragsdal Hansen.
 - (2) Nicklas Dragsdal Hansen.
 - (3) Nicoline Dragsdal Hansen.
 - c. Niels Nielsen. Han blev gift med (1) Gitte Kjerlund. Han blev gift med (2) Linda Graversen.
 - (A) Karina Dragsdal Nielsen.
 - (B) Martin Dragsdal Nielsen.
 - (C) Marie Dragsdal Nielsen.
 - (D) Morten Dragsdal Nielsen.
 - d. Bente Nielsen. Hun blev gift med Leif Mikkelsen.
- 5. Mary Sylvestersen, f. 12.04.1935 i Abildaa i Nr. Omme sogn, d. 15.04.2008, begravet 22.04.2008 i Vildbjerg. Hun blev gift med (1) Frits Lundsgaard Lauridsen, 05.11.1960 i Nr. Omme, f. 24.11.1938 i Torrehuse i Brejning sogn (søn af Kristian Lundgaard Lauridsen og Ane Kristine Jensen), d. 05.05.1994, begravet 1994 i Vildbjerg. Hun levede sammen med (2) Paul Sørensen.
- D. Frederik Sylvestersen, f. 28.04.1905 i Vesterager i Stadil sogn, d. 28.04.1942 i Brejning sogn, begravet 02.05.1942 i Brejning. Han blev gift med Ester Johanne Mortensen, 27.09.1931 i Stadil kirke, f. 16.04.1906 i Alrum i Stadil sogn (datter af Morten Mortensen og Nielsine Marie Jensen), d. 03.06.2000 i Ringkøbing Sygehus, begravet 2000 på Brejning kirkegård.
 - 1. Elna Sylvestersen. Hun blev gift med Aksel Laursen, 02.12.1955 i Brejning kirke, f. 27.03.1932 i Gl. Haderslev sogn, d. 12.12.2008, begravet 2008 på No kirkegård.
 - a. Poul Erik Sylvester Laursen, f. 10.11.1957 i Brejning sogn, d. 29.12.2000 i Ringkøbing plejehjem, begravet 2000 på No kirkegård.

- b. Ingelis Laursen. Hun blev gift med Villy Møller Iversen.
 - (A) Allan Møller Iversen.
 - (B) Helle Møller Iversen.
 - (C) Lykke Møller Iversen.
 - (D) Benny Møller Iversen.
- c. Esther Johanne Laursen.
- 2. Ruth Sylvestersen, f. 13.04.1935 i Brejning sogn. Hun blev gift med Claus Verner Bonnerup, 06.07.1957 i Brejning kirke, f. 24.03.1932 i V. Stenbjerggaard i Stenum, d. 21.12.1995 på Aalborg sygehus.
 - a. Dorte Sylvestersen Bonnerup. Hun blev gift med Erik Obel Jepsen.
 - (A) Jens Christian Obel Jepsen.
 - (B) Ida Sylvestersen Jepsen.
 - (C) Niels Bonnerup Jepsen.
 - b. Anne-Mette Bonnerup. Hun blev gift med Thorkil Nielsen.
 - (A) Rasmus Bonnerup Nielsen.
 - (B) Mads Bonnerup Nielsen.
 - (C) Matilde Bonnerup Nielsen.
 - c. Birgitte Marie Bonnerup. Hun blev gift med Jens Obel Jepsen.
 - (A) Emma Obel Bonnerup.
 - (B) Anna Obel Bonnerup.
 - (C) Maya Obel Bonnerup.
 - d. Cathrine Sylvestersen Bonnerup, f. 10.10.1970, d. 30.09.1990.
- 3. Ingrid Sylvestersen. Hun blev gift med Hans Thorup Mikkelsen.
 - a. Niels Jørgen Sylvester Mikkelsen. Han blev gift med Inga Gejl Christensen.
 - (A) Heidi Sylvester Mikkelsen.
 - (B) Alice Sylvester Mikkelsen.
 - b. Bodil Sylvester Mikkelsen. Hun blev gift med John Sylvester Holm.
 - (A) Anne Sylvester Holm.
 - (B) Sofie Sylvester Holm.
 - (C) Lukas Sylvester Holm.
 - c. Birgit Sylvester Mikkelsen. Hun levede sammen med Patrick Maury.
 - (A) Ide-Line Sylvester Maury.
- 4. Frida Sylvestersen, f. 30.06.1942 på Brejninggaards Mark i Brejning sogn, d. 12.12.2002, begravet i Lønne. Hun blev gift med Leif Mortensen.
 - a. Karen Sylvester Mortensen. Hun blev gift med Ronald Edward Patrick Walters.
 - (A) Martin Sylvester Walters.
 - (B) Kristian Sylvester Walters.
 - (C) Anne Sylvester Walters.
 - (D) Jens Sylvester Walters.
 - (E) Laura Sylvester Walters.
 - b. Gitte Sylvester Mortensen. Hun blev gift med Finn Nørgaard Jensen.
 - (A) Signe Sylvester Jensen.
 - (B) Nanna Nørgaard Jensen.
 - (C) Asta Nørgaard Jensen.
 - c. Lene Sylvester Mortensen. Hun blev gift med Kim Rune Brarup.
 - (A) Caroline Sylvester Brarup.
 - (B) Nicolaj Sylvester Brarup.
 - (C) Johanne Sylvester Brarup.
 - d. Lisbet Sylvester Mortensen. Hun blev gift med Christian Knudsen.
 - (A) Thor Sylvester Knudsen.
 - (B) Asbjørn Sylvester Knudsen.

- E. Johanne Sylvestersen, f. 10.10.1907 i Vesterager i Stadil sogn, d. 09.09.1987. Hun blev gift med Christian Georg Toft, 26.09.1937 i Vedersø kirke, f. 28.01.1909 i Horne sogn, Hjørring amt, d. 24.06.1986.
1. Gert Sylvestersen Toft, f. 01.11.1940, d. 26.11.1967, begravet 1967 i Hirtshals.
 2. Kai Sylvestersen Toft. Han blev gift med (1) Hanne Mikkelsen, i Hirtshals. Han levede sammen med (2) Anne Sofie Houen Madsen. Han blev gift med (3) Thorlaug Finnlaugsdottir.
 - a. Henrik Toft. Han blev gift med Carina Winther
(A) Mathias Toft Winther.
 - b. Anja Houen Madsen. Hun levede sammen med Kurt Schøn Hansen.
(A) Lucas Schøn Madsen.
- F. Ane Sylvestersen, f. 28.05.1910 i Vesterager i Stadil sogn, d. 24.10.2003, begravet 2003 i Jebjerg. Hun blev gift med Niels Jakobsen, 27.06.1937 i Stadil, f. 28.01.1908 i Jebjerg, d. 06.03.2004, begravet 2004 i Jebjerg.
1. Ester Jakobsen. Hun blev gift med Jens Christensen.
 - a. Finn Christensen. Han blev gift med Jette Rasmussen.
(A) Sara Christensen.
(B) Cecilie Christensen.
 - b. Henning Christensen. Han blev gift med Pernille Bendix.
(A) Emma Bendix Christensen.
(B) Emilie Bendix Christensen.
 - c. Inger Christensen. Hun blev gift med (1) Jim Silva. Hun levede sammen med (2) Kim Ilsvard Jensen.
(A) Aksel Christensen Silva.
(B) Amalie Ilsvard Christensen.
 2. Niels Jørgen Jakobsen. Han blev gift med (1) Bodil Nielsen. Han blev gift med (2) Heidi Gerda Andersen.
 - a. Pia Jakobsen. Hun blev gift med (1) Kristian Brunsgaard. Hun blev gift med (2) Poul Rasmussen, f. 09.11.1969, d. 20.11.1998, begravet 1998 i Skive, Egeris kirkegård.
(A) Anders Brunsgård Jakobsen.
(B) Kristoffer Brunsgård Jakobsen.
(C) Katrine Jakobsen.
 - b. Kirsten Jakobsen. Hun levede sammen med Bjarke Bak Skousen.
(A) Simon Bak Jakobsen.
 - c. Bente Jakobsen. Hun blev gift med John Overgaard Jensen.
(A) Laura Overgaard Jensen.
 - d. Paul Jakobsen.
 3. Annelise Jakobsen. Hun blev gift med Freddy Ivan Iversen
 - a. Anette Iversen. Hun blev gift med Bjarne Wittenberg.
(A) Gregers Wittenberg.
(B) Caroline Wittenberg.
(C) Lærke Wittenberg.
 - b. Torben Iversen.
 - c. Anne-Mette Iversen. Hun blev gift med Henrik Møller Hansen.
(A) Frederik Møller Hansen.
- G. Karl Valdemar Sylvestersen, f. 23.03.1913 i Vesterager i Stadil sogn, d. 21.06.1990 i Videbæk, begravet 1990 på Videbæk kirkegård. Han blev gift med Sigrid Lovise Jensen, 26.09.1939 i Nr. Omme kirke, f. 13.11.1917 i Nr. Omme sogn (datter af August Bergkvist Jensen og Karoline Vilhelmine Inger Mathilde Kæseler), d. 30.12.2009, begravet 05.01.2010 på Videbæk kirkegård.
1. Kaj Leo Sylvestersen. Han blev gift med Herdis Madsen.
 2. Ejvind Sylvestersen. Han blev gift med Frida Hedegaard).
 - a. Brian Sylvestersen.
 - b. Dorthe Hedegaard Sylvestersen. Hun levede sammen med Steen Nielsen.
(A) Andreas Hedegaard Nielsen.

- (B) Mathias Hedegaard Nielsen.
 - c. Kenneth Sylvestersen. Han blev gift med Mette Damgaard Knudsen.
 - (A) Rasmus Sylvestersen.
 - 3. Kurt Sylvestersen. Han blev gift med Else Kathrine Urup Nielsen).
 - a. Mikael Sylvestersen. Han blev gift med Tinna Rudmose.
 - (A) Emma Rudmose Sylvestersen.
 - b. Flemming Sylvestersen.
 - c. Karsten Sylvestersen.
- H. Ingemann Sylvestersen, f. 01.05.1916 i Vesterager i Stadil sogn, d. 04.10.1989, begravet 1889 på Sdr. Vium kirkegård. Han blev gift med Anne Marie Kristiansen, 26.11.1941 i Sdr. Vium kirke, f. 30.01.1915 i Ølgod (datter af Kristian Kaalund Kristiansen og Thora Kirstine Thomsen), d. 12.12.1994, begravet 1994 på Sdr. Vium kirkegård.
1. Margit Sylvestersen. Hun blev gift med Frederik Østergaard, 22.02.1958 i Aadum kirke, f. 23.10.1924 i Aadum sogn (søn af Karl Jensen Østergaard og Katrine Nielsen), d. 06.03.2018 på Herning sygehus, begravet 10.03.2018 i Aadum.
 - a. Sonja Sylvestersen Østergaard. Hun levede sammen med Kurt Bertelsen.
 - (A) Lene Østergaard Bertelsen.
 - b. Søren Sylvestersen Østergaard. Han blev gift med Britta Jensen.
 - (A) Louise Sylvestersen Østergaard.
 - c. Erik Sylvestersen Østergaard. Han blev gift med Hanne Kolby Jensen
 - (A) Rasmus Kolby Østergaard.
 - (B) Christina Kolby Østergaard.
 - d. Anna Marie Sylvestersen Østergaard.
 2. Niels Ditlev Sylvestersen. Han blev gift med Kirsten Andersen Thomasberg.
 - a. Karin Sylvestersen. Hun blev gift med Preben Frederiksen
 - (A) Lasse Sylvestersen Frederiksen.
 - (B) Johanne Sylvestersen Frederiksen.
 - b. Britta Sylvestersen. Hun blev gift med Bent Højrup.
 - (A) Katrine Sylvestersen Højrup.
 - (B) Rasmus Sylvestersen Højrup.
 - c. Ingeman Sylvestersen. Han blev gift med Birgit Poulsen.
 3. Else Sylvestersen. Hun blev gift med Knud Madsen
 - a. Hanne Madsen. Hun blev gift med Leif Poulsen.
 - (A) Linda Poulsen.
 - (B) Rune Poulsen.
 - (C) Louise Poulsen.
 - b. Mona Madsen. Hun blev gift med Poul Erik Pedersen, f. 17.07.1963 i Varde, d. 28.01.2000, begravet 2000 på Arnbjerg kirkegård.
 - (A) Maja Pedersen.
- III. Ane Frederiksen Hesteng, f. 15.02.1878 i Vesterager i Stadil sogn, d. 24.08.1931 i Amtssygehuset i Tarm, begravet 28.08.1931 på Tarm kirkegård. Hun blev gift med Mads Christian Nielsen, 08.04.1902 i Stadil kirke, f. 13.11.1876 i Tarm i Egvad sogn (søn af Niels Madsen og Ane Marie Madsen), d. 11.07.1941 på Herning sygehus, begravet 15.07.1941 på Vestre kirkegård i Herning.
- A. Mette Marie Nielsen, f. 28.07.1903 i Overdam i Staby sogn, d. 17.10.1981 i Ravnsborggade i Herning, begravet 22.10.1981 på Vestre kirkegård i Herning. Hun blev gift med Lars Kristian Nielsen, 09.12.1939 i Herning kirke, f. 10.02.1900 i Sinding sogn, Hammerum hrd. (søn af Jakob Dusin Nielsen og Karen Madsen), d. 13.06.1992 på Lind plejehjem i Herning, begravet 18.06.1992 på Vestre kirkegård i Herning.
1. Knud Børge Nielsen. Han blev gift med Ragnhild Jensen.
 - a. Susanne Nielsen. Hun blev gift med Jim Lau Kristensen
 - (A) Anne Sophie Kristensen.
 - (B) Kathrine Kristensen.
 - (C) Jonas Kristensen.

- b. Lisbeth Nielsen. Hun blev gift med Peter Julius Jørgensen.
 - (A) Simon Julius Jørgensen.
 - (B) Magnus Julius Jørgensen.
- c. Hanne Dorth Nielsen. Hun blev gift med Rune Sønder.
 - (A) Andreas Sønder.
 - (B) Camilla Sønder.
- 2. dødfødt dreng, f. 19.07.1941 på Amtssygehuset i Herning, d. 19.07.1941 på Amtssygehuset i Herning, begravet 21.07.1941 på Gjellerup kirkegård.
- 3. Svend Aage Nielsen. Han blev gift med Irene August Henriksen
 - a. Tine August Nielsen. Hun blev gift med Gert Svanborg Sloth.
 - b. Claus August Nielsen. Han levede sammen med Gritt Maaløe
 - (A) Jonathan August Maaløe.
 - c. Morten August. Han blev gift med Anja Fals.
 - (A) Thomas Fals August.
 - (B) Tasja Fals August.
- 4. Niels Henning Nielsen. Han blev gift med Anne Grethe Juhl.
 - a. Kimmie Juhl Nielsen
 - (A) Lucas Juhl Nielsen.
 - (B) Olivia Juhl Nielsen.
 - (C) Malthe Juhl Nielsen.
 - (D) Alberte Juhl Nielsen.
 - (E) Ellinor Juhl Nielsen.
 - (F) Elliot Juhl Nielsen.
 - b. Rico Juhl Nielsen. Han blev gift med Nicklas.
 - (A) Theo Juhl Brixtofte.
- B. Harald Nielsen, f. 14.03.1908 i Alta, Iowa, USA, d. 11.01.2005 i Odense, begravet 15.01.2005 fra Odense, Tornbjerg kirke. Han blev gift med (1) Gudrun Møller, 15.06.1935 i Drigstrup kirke, f. 07.04.1915 i Overkærby i Drigstrup sogn (datter af Carl Pedersen Møller og Ane Christine Andersen). Han blev gift med (2) Anna Paulsen, 1960, f. 11.12.1910, d. 11.10.1989 i Odense.
 - 1. Inga Solveig Nielsen, f. 28.01.1939 i Marslev Mark i Marslev sogn, d. 24.01.1995, begravet 28.01.1995. Hun blev gift med Egon Pagh, 18.06.1960, f. 23.03.1932, d. 16.08.2011 i Vejen.
 - a. Jette Pagh. Hun blev gift med Leo Fabrin Hansen.
 - (A) Didde Hansen.
 - (B) Leon Hansen.
 - (C) Mads Hansen.
- C. Anna Marie Nielsen, f. 23.02.1915 i Højhus i Tim sogn, d. 04.08.1984 i Viborg sygehus, begravet 09.08.1984 i Almind kirkegård. Hun blev gift med Christian Aage Hesselvig, 04.11.1939 i Herning kirke, f. 15.08.1914 i Ilskov i Sunds sogn (søn af Jens Thomsen Hesselvig og Karoline Kirstine Kristensen), d. 13.07.1990 i Viborg, begravet 19.07.1990 på Almind kirkegård.
 - 1. Ellen Hesselvig,. Hun blev gift med Jens Ole Vestergaard.
 - a. Søren Hesselvig Vestergaard. Han levede sammen med Jette Jørgensen.
 - (A) Rasmus Hesselvig.
 - b. Peter Hesselvig Vestergaard. Han blev gift med Birthe Jørgensen.
 - (A) Anne Louise Vestergaard.
 - (B) Jakob Vestergaard.
 - c. Hanne Hesselvig Vestergaard. Hun blev gift med Wytze van der Molen.
 - (A) Anna Sofie Hesselvig van der Molen.
 - 2. Jørn-Ole Hesselvig. Han blev gift med (1) Bodil Brun. Han blev gift med (2) Janet Tate.
 - a. Mette Brun Hesselvig.
 - b. Anne Brun Hesselvig.
 - (A) datter.
 - 3. Karen-Inge Hesselvig. Hun blev gift med (1) Martin Dideriksen. Hun blev gift med (2) Bjarne Jacobsen.

- a. Johanne Amalie Hesselvig.
 - b. Juliane Dorthea Hesselvig.
 - c. Magnus Hesselvig.
- IV. Mads Frederiksen Hesteng, f. 08.08.1880 i Vesterager i Stadil sogn, d. 25.01.1963 i Alta, Iowa, USA, begravet 29.01.1963 i Woodlawn Cemetery, Alta, Iowa. Han blev gift med Dora Lillian Lauridsen, 24.03.1910 i Buena Vista, Alta, Iowa, USA, f. 20.03.1891 i Iowa, USA, d. 17.10.1966 i Alta, Iowa, USA.
- A. Stanley Fredericksen, f. 22.03.1911 i Washington Township, Alta, Buena Vista, Iowa, USA, d. ...05.1976. Han blev gift med Lois Hultgren, 04.11.1944, f. 07.12.1917 i Alta, Buena Vista County, Iowa, USA, d. 17.02.2002 i Jupiter, Palm Beach County, Florida, USA, begravet i Scandinavian Cemetery, Alta, Buena Vista County, Iowa, USA.
 - 1. Alan Dean Fredericksen, f. 06.12.1951.
 - B. Eleanor Kirstine Marie Fredericksen, f. 22.10.1912 i Washington Township, Alta, Buena Vista, Iowa, USA, d. 21.08.1977, begravet i Galva, Cherokee County, Iowa, USA. Hun blev gift med Harold Otto, 28.06.1933 i Storm Lake, Buena Vista County, Iowa, USA, f. 10.05.1912 i Maple Valley Township, Buena Vista, Iowa, USA, d. 11.04.1995, begravet i Galva, Cherokee County, Iowa, USA.
 - 1. Jarrol Otto.
 - 2. Richi Otto.
 - C. Melva Ann Fredericksen, f. 31.01.1914 i Alta, Buena Vista County, Iowa, USA, d. 09.02.1993 i Storm Lake, Buena Vista County, Iowa, USA, begravet i Buena Vista Memorial Park Cemetery. Hun blev gift med Hubert Porter, 31.01.1933 i Dakota City, Nebraska, f. 16.01.1911 i Alfordsville, Daviess County, Indiana, USA, d. xx.03.1995 i Storm Lake, Buena Vista County, Iowa, USA, begravet i Buena Vista Memorial Park Cemetery.
 - 1. dødfødt dreng, f. 20.09.1933 i Alta, Buena Vista County, Iowa, USA, d. 20.09.1933.
 - 2. Judith Carol Porter. Hun blev gift med Kieth Hines.
 - a. Douglas Hines.
 - b. Lisa Hines.
 - (A) Abby, f. i USA.
 - (B) Andrew, f. i USA.
 - c. Kimberly Hines, f. i USA.
 - (A) Tracy Hines, f. i USA.
 - (B) Benjamin Hines, f. i USA.
 - (C) Laura Hines, f. i USA.
 - (D) søn, f. i USA.
 - 3. Michael Eugene Porter, f. 23.06.1941 i Storm Lake, Buena Vista County, Iowa, USA, d. 29.10.2014 i Aurelia, Cherokee County, Iowa, USA, begravet i Buena Vista Memorial Park Cemetery. Han blev gift med Virginia Nimmo.
 - a. Jeffry Porter, f. i USA. Han blev gift med JoAnne.
 - (A) Jakob Porter.
 - b. Eric Porter, f. i USA. Han blev gift med Julie.
 - (A) Kyle Porter.
 - (B) Jason Porter.
 - c. Jodie Porter, f. i USA.
 - D. Dale Mads Fredericksen, f. 09.09.1915 i Nokomis Township, Buena Vista, Iowa, USA, d. 08.09.1965 i Withee, Wisconsin, USA. Han blev gift med Theone K Stanley, 31.12.1938 i Newell, Iowa, f. 15.10.1919 i Audobon, Iowa, USA, d. 22.05.2017 i Owen, Clark County, Wisconsin, USA.
 - 1. Donna Dee Fredericksen. Hun blev gift med Donald Wayne Syndergaard.
 - a. Bradley Wayne Syndergaard, f. i USA. Han blev gift med Rebecca.
 - (A) Stag Loretta Syndergaard, f. i USA.
 - (B) Joel Donald Syndergaard, f. i USA.
 - (C) Amanda Syndergaard, f. i USA.
 - b. Brenda Dee Syndergaard, f. i USA. Hun blev gift med NN Rainey.

- (A) Seth Rainey, f. i USA.
- (B) Jacob Rainey, f. i USA.
- c. Beth Renae Syndergaard, f. i USA. Hun blev gift med NN Kennedy.
 - (A) Dane Kennedy.
- d. Bruce Mads Syndergaard, f. 23.01.1967 i USA, d. 24.01.1981 i USA, begravet i H.G.Fisher Cemetery, Underwood, Pottawattamie County, Iowa, USA.
- 2. Dale Randolph Fredericksen, f. i USA. Han blev gift med Kathleen Hobbyhorse.
 - a. Todd Fredericksen, f. i USA.
 - b. Micelle Fredericksen, f. i USA.
- 3. Bonnie Kay Fredericksen, f. i USA. Hun blev gift med Robert Gene Stern, f. 17.10.1938 i Allison, Iowa, USA, d. 08.01.2015 i Sioux City, Iowa, USA.
 - a. Michael D. Stern, f. 1965 i USA, d. 10.09.1982 i Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA, begravet i Buena Vista Memorial Park Cemetery.
 - b. Chad Stern, f. i USA.
 - c. David Stern, f. i USA. Han blev gift med Tiffany.
- 4. Kurt Lois Fredericksen, f. i USA. Han blev gift med Jane.
 - a. Kathleen Fredericksen, f. i USA.
 - b. Tara Fredericksen, f. i USA.
- 5. Kathleen Ann Fredericksen, f. 29.02.1948 i Storm Lake, Buena Vista County, Iowa, USA, d. 03.03.1997 i Wood County, Wisconsin, USA, begravet i Greenwood, Clark County, Wisconsin, USA. Hun blev gift med James Rust, 03.06.1967 i Nazareth Lutheran Church, Owen, f. 28.04.1941 i Spencer, Marathon County, Wisconsin, USA, d. 02.04.2006 i Marshfield, Wood County, Wisconsin, USA, begravet i Greenwood City Cemetery.
 - a. Kelly Rust, f. i USA.
 - b. Kurt Rust, f. i USA.
 - c. Kristen Rust, f. i USA.
 - d. Kally Rust, f. i USA.
- 6. Rodney Lee Frederickson, f. 07.05.1949 i Iowa, USA, d. 16.03.2016 i St. Joseph's Hospital in Marshfield. Han blev gift med Jane Burzynski.
 - a. Lia Frederickson, f. i USA. Hun blev gift med Chris Campbell.
 - b. Christopher Frederickson. Han blev gift med Kim.
 - c. Julie Frederickson.
 - d. Carla Frederickson. Hun blev gift med Lonnie Manuel.
 - e. Nickolas Frederickson.
- 7. Gayle Louise Fredericksen, f. i USA. Hun blev gift med Greg Bredlau, f. 11.12.1953 i Loyal, Wisconsin i USA, d. 10.12.2009 i Iowa City, Iowa.
 - a. Bryanna Theon Bredlau.
 - (A) Ella.
 - b. Ryan Bredlau. Han blev gift med Maggie.
 - (A) Lillyan.
 - c. Kent Gregory Bredlau. Han blev gift med Samantha.
- 8. Kim Leroy Fredericksen. Han blev gift med (1) NN. Han blev gift med (2) Ruth.
 - a. Dale Paul Fredericksen.
 - b. Dustin Fredericksen.
 - c. Dylan Fredericksen.
 - d. Laura Fredericksen.
- 9. Jeffery Lynn Fredericksen, f. i USA. Han blev gift med Ruth.
 - a. Dale Poul Fredericksen.
 - b. Jennifer Fredericksen.
 - c. Luke Fredericksen.
- E. Carol Louis Fredericksen, f. 14.06.1917 i Alta, Buena Vista County, Iowa, USA, d. 10.03.2001 i Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA, begravet i Brooke Township, Buena Vista County,

- Iowa, USA. Han blev gift med Berniece Christine Pingel, 04.07.1943 i Dakota City, Nebraska, f. 02.07.1919, d. 21.10.2012 i Brooke Township, Buena Vista County, Iowa, USA.
1. Greyling Louis Fredericksen. Han blev gift med Denise Gustafson.
 - a. Matthew Shane Fredericksen. Han blev gift med Traci.
 - b. Curt Louis Fredericksen. Han blev gift med Rachel.
 - c. Christa Denise Fredericksen. Hun blev gift med Craig Kennedy.
 2. Bobbie Danon Fredericksen. Han blev gift med Lloyd Dean Gilleland.
- V. Marie Frederiksen Hesteng, f. 30.10.1882 i Søndervangs Mark i Stadil sogn, d. 12.05.1926 i San Francisco County, California, USA, begravet 15.05.1926 i Liberty Cemetery, Petaluma, Sonoma County, California, USA. Hun blev gift med Carl Valdemar Adolf Hansen Skov, f. 22.11.1880 i Sandbjerg i Stenstrup sogn, Svendborg amt, d. 11.03.1965 i Petaluma, Sonoma County, California, USA, begravet i Liberty Cemetery, Petaluma, Sonoma County, California, USA.
- A. Herman Carl Skov, f. 08.06.1907 i Californien, USA, d. 18.02.1977 i Gresham, Multnomah County, Oregon, USA, begravet i Siskiyou Memorial Park, Medford, Jackson County, Oregon, USA. Han blev gift med Alma Minniebelle Lopus, f. 09.03.1909 i Sonoma County, California, USA, d. 17.01.2001 i Medford, Jackson County, Oregon, USA, begravet i Siskiyou Memorial Park, Medford, Jackson County, Oregon, USA.
 1. Leighton Ray Skov, f. i Californien, USA. Han blev gift med (1) Susan Ellen Minklein. Han blev gift med (2) Deborah Kay McCarrell.
 - B. Carl Skov, f. 15.10.1909 i California, USA. Han blev gift med Ruth Adele Nobles, f. 17.08.1916 i Santa Rosa, Sonoma County, California, USA, d. 07.09.1998.
 1. Carl Skov, f. 1935 i Santa Rosa, Sonoma County, California, USA, d. 1936 i Santa Rosa, Sonoma County, California, USA.
 2. Carrol Skov, f. i Santa Rosa, Sonoma County, California, USA.
 3. Paula Skov, f. i Californien.
 4. Robert S. Skov, f. i Californien.
 5. Richard Skov, f. i Californien.
 - C. Olga R. Skov, f. 04.11.1911 i Petaluma, Sonoma County, California, USA, d. 11.05.1995 i Fair Oaks, Sacramento County, California, USA, begravet i Fair Oaks, Sacramento County, California, USA. Hun blev gift med George Bliss Shermann, f. 29.11.1909 i Sacramento County, California, USA, d. 12.05.1998 i Fair Oaks, Sacramento County, California, USA, begravet i Fair Oaks, Sacramento County, California, USA.
 1. Barbara Shermann, f. i USA.
- VI. Elise Frederiksen Hesteng, f. 11.01.1885 i Søndervangs Mark i Stadil sogn, d. 30.09.1968 i Alta Iowa, USA, begravet 03.10.1968 i Alta, Iowa, USA. Hun blev gift med Enoch Christoffersen Molgaard, 03.05.1909 i Storm Lake, f. 04.01.1886 i Mølgaard Ø. Nykirke sogn (søn af Christoffer Nielsen og Ane Petrea Jensen), d. 19.03.1886 i hjemmet, d. 31.12.1975 i USA, begravet 03.01.1976 i Alta, Iowa, USA.
- A. David Molgaard, f. 05.03.1910 i Alta, Iowa, USA, d. 29.03.1916 i Alta, Iowa, USA.
 - B. Earl Clifford Molgaard, f. 17.08.1912 i Alta, Iowa, USA, d. 02.06.1995 i Newell, Iowa, begravet i Scandinavian Cemetery, Alta, Buena Vista County, Iowa, USA. Han blev gift med Marie Genevieve Johnson, 25.11.1935 i Sioux City, f. 08.08.1910 i Schaller, Iowa (datter af Einar Johnson og Hester Florence Chalmann), d. 24.07.2001, begravet 27.07.2001 i Alta, Iowa, USA.
 1. Leland Earl Molgaard. Han blev gift med Virginia Kay Olsen..
 - a. Laura Kay Molgaard. Hun blev gift med (1) Lawrence Mitchell. Hun blev gift med (2) Brent Pierson.
 - b. Maren Elise Molgaard. Hun blev gift med Martin Fustgaard.
 - (A) Zacariah Fustgaard.
 - c. Andrew Dennis Olsen Molgaard.
 2. Melvin Dean Molgaard, f. 05.09.1943 i Buena Vista, Alta, Iowa, USA, d. 28.06.2013 i Raleigh, North Carolina. Han blev gift med Pearl Beth Hisch.
 - a. Eric Dean Molgaard. Han blev gift med Julie.
 - (A) Emilie Molgaard.
 - (B) Alex Molgaard.

- b. Kristi Marie Molgaard.
- 3. Gary Lee Molgaard. Han blev gift med Cynthia Sue Schuler.
 - a. Janessa Kae Molgaard.
 - b. Peter Thomas Molgaard. Han blev gift med Erin.
- 4. Janice Marie Molgaard.
- C. Frederik Enoch Christoffersen Molgaard, f. 02.01.1916 i Buena Vista, Alta, Iowa, USA, d. 16.01.1993 i USA. Han blev gift med Marjorie June Heikens, 15.11.1944 i Sioux City, f. 23.11.1921 i Buena Vista, d. 13.02.1982 i Alta Iowa, USA.
 - 1. Dennis Molgaard, f. i Storm Lake, Iowa.
 - 2. Diane Molgaard, f. i Storm Lake, Iowa. Hun blev gift med Allen Panfile.
 - a. Troy Allen Panfile, f. i Iowa City, Iowa.
 - b. Allen David Panfile, f. i Vermont.
 - c. Cory Allen Panfile, f. i New Jersey.
 - d. Amanda Lynn Panfile, f. i New Jersey.
 - e. Joshua Allen Panfile, f. i New Jersey.
 - 3. Deborah Molgaard, f. i Buena Vista, Alta, Iowa, USA.
 - a. Lisa Ann, f. i Iowa City, Iowa.
 - 4. Sandra Susan Molgaard, f. ...11.1951 i Alta, Iowa, d. ...11.1951 i Alta, Iowa.
 - 5. Robert Joe Molgaard, f. i Storm Lake, Iowa. Han blev gift med Cherry Lee Olsoni Storm Lake.
 - a. Deanna Michelle Molgaard.
 - b. Joseph Lee Molgaard.
 - c. Angela June Molgaard
 - d. Vicki Joella Molgaard.
- D. Adeline Marie Molgaard, f. 24.02.1918 i Alta, Iowa, USA, d. jan. 1994 i Orland Lake, South Dakota. Hun blev gift med Johann Harold Anderson, 20.11.1937 i Newell, Iowa, f. 17.09.1913 i Cherokee, Iowa.
 - 1. Gloria Jean Anderson. Hun blev gift med Dean Webb.
 - a. Dawn Nola Webb, f. i Madison Lake, S. Dakota. Hun blev gift med Victor Wiebe.
 - b. Travis John Webb, f. i Mitchell, S. Dakota. Han blev gift med Debra Jean Tollefson.
 - 2. Joan Dawn Anderson, f. i Salt Lake, Iowa.
- E. Darlene Elise Molgaard, f. 27.08.1920 i Albert City, Iowa, USA, d. 23.07.2013 i Primghar, O'Brien County, Iowa, USA, begravet i Waterman Cemeteery, Sutherland, O'Brien County, Iowa, USA. Hun blev gift med Lester John Johnson, 26.12.1941 i Omara, Douglas, Nebraska, f. 01.04.1919 i Scaller Sac, Iowa (søn af Einar Johnson og Hester Florence Chalmann), d. 01.10.1992 i Alta, Iowa, begravet i Waterman Cemeteery, Sutherland, O'Brien County, Iowa, USA.
 - 1. Mark Alan Johnson, f. i Alta, Iowa. Han blev gift med Marsha Tewas.
 - a. Brian John Johnson, f. i Hartley Obrien, Iowa.
 - 2. Marchia Rae Johnson, f. i Alta, Iowa. Hun blev gift med Dennis Lundquist.
 - a. Tony Lundquist, f. i Missouri.
 - b. Tracy Lundquist, f. i Pringhar O'Brien.
 - c. Tanya Lundquist, f. i Pringhar O'Brien.
 - 3. Teressa Ann Johnson, f. i Alta, Iowa.
 - a. Carrie Johnson.
 - b. Christopher Johnson.
- F. Cleora Annette Molgaard, f. 12.09.1924 i Albert City, Iowa, USA, d. 27.08.2004 i Storm Lake, Iowa. Hun blev gift med Carl Marvin Peterson, 27.03.1943 i Dakota City, Nebraska, f. 10.05.1921 i Cherokee, Iowa, USA, d. 01.09.1981 i Spencer Clay, Iowa, begravet i Riverside Cemetery, Spencer, Clay County, Iowa.
 - 1. Steven Marvin Peterson, f. i Storm Lake, Iowa. Han blev gift med Judith Rockman.
 - a. Ryan Christopher Peterson, f. i Anchorage, Alaska.
 - b. Eric Peterson, f. i Anchorage, Alaska.
 - 2. Marcene Anne Peterson, f. i Storm Lake, Iowa. Hun blev gift med Danny O'Bryen.

- a. Cody Thomas O'Bryen, f. i Los Angeles.
3. Cynthia Kaye Peterson, f. i Storm Lake, Iowa. Hun blev gift med Kim Gene Blanchard.
 - a. Nathan Carl Blanchard, f. i Spencer Clay, Iowa.
 - b. Ross Gene Blanchard, f. 01.07.1981 i Spencer Clay, Iowa, d. 08.02.2004 i Atlantic, Iowa, begravet i Riverside Cemetery, Spencer, Clay County, Iowa.
4. Alan Raye Peterson, f. i Storm Lake, Iowa. Han blev gift med Susan Vietzke.
5. Brian Kurt Peterson, f. i Storm Lake, Iowa. Han blev gift med Sandra Casper.
 - a. Cory Kurt Peterson, f. i Des Moines, Iowa.
 - b. Chad Peterson, f. i Des Moines, Iowa.
6. Gerald Lee Peterson, f. i Storm Lake, Iowa. Han blev gift med Nadine Blanc.
 - a. Brent Robert Peterson, f. i Eau Clair, Wisconsin.
 - b. Daniel Carl Peterson, f. i Appleton, Wisconsin.