



## **Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online**

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### **Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### **Links**

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTEN FRA  
SØNDERGAARD  
I BORRIS SOGN

(RINGKØBING AMT)

FRA CA. 1680 TIL 1927

MED BIDRAG TIL GAARDENS HISTORIE

VED

P. C. KNUDSEN

KOMMUNELÆRER

AALBORG



AALBORG

P. HANSENS EFTFLG'S BOGTRYKKERI  
EMANUEL SCHJØLIN & M. ELBÆK

1927

## Indledende Bemærkninger.

I 1910 udgav undertegnede en lille Stamtavle over Slægten fra Søndergaard i Borris. Men da samme Slægtshistorie allerede nu trænger til at suppleres, og da den kun indeholdt meget sparsomme Efterretninger om Gaardens Historie, har jeg besluttet mig til — efter Samraad med min Slægt — at udsende en ny Udgave. Min Broder, Gaardejer Knud Knudsen, Fiskbæk pr. Herborg St., samt min Kusines Søn, stud. art. Gotfred Andersen, Rønde Gymnasium, har ydet mig værdifuld Hjælp m. H. t. Indsamling af Stoffet.

Min Familie paa Faders Side har i et langt Tidsrum ejet Gaarden Søndergaard i Borris Sogn (ca. 1680—1927). Fra Fader til Søn er Gaarden gaaet i mange Led. Det er lykkedes mig fra Landsarkivet i Viborg at skaffe Oplysninger fra Tiden fra ca. 1680 til Aaret 1800.

Jeg kunde have ønsket at ledsage de mange Navne med en lille Karakteristik af de ældste, men det har desværre ikke været muligt; thi jeg har aldrig kendt mine Bedsteforældre, og det skulde nærmest være dem, som skulde yde Stoffet. Hvad der findes om de faa af Familien, har min Fader og Faster Kirsten fortalt mig.

Jeg vilde ønske, at den Slægt, som nu vokser til, vilde beflitte sig paa at opnotere, hvad der kan have Interesse for Familien. Der er altid noget at lægge Mærke til. Gem ogsaa de gamles Breve. De bør altid have Værdi for Familien. Ogsaa deres gamle Dokumenter (Skøder, Skiftebreve, Aftægtskontrakter, Skudsmaalsbøger o. s. v.) bør man gemme. Det hænder ofte, naar der kommer unge Folk paa Gaarden, at alt det gamle skal ud af Huset. Ofte fjerner man gamle Mindevers over de afdøde, Ligtaler, Brudesange o. m. a. Jeg opfordrer alle af min Slægt til at gemme den Slags Ting. Bevar ogsaa deres Bohave: Møbler, Messingtøj, Kobbertøj (Lysestager, Lysesakse, Mortere,

Sukkertænger, Sukkerknusere) og — ikke at forglemme Sølv-tøjet. Ogsaa Porcellæn, Stentøj, Smykker og meget andet bør man passe godt paa. Lad ikke den Slags Ting komme i Opkøbernes Hænder. Vi bør holde de Ting, som de gamle har sat Pris paa, i Ære. Ikke alene minder de Genstande os om vort Hjem og om vor Slægt, men de staar ret ofte baade i Kvalitet og Udseende over de mere moderne Ting.

— Da baade Oldefader og Bedstefader oplevede den store Landbrugskrise fra 1818 til 1826, og da den i høj Grad reducerede Oldefaders Formue, vil et Par Ord om denne Krise være paakrævet for at faa den fulde Forstaaelse af det efterfølgende.

Skønt Tiderne for Næringslivet i Danmark synes svære i Øjeblikket, saa har vore Bedste- og Oldeforældre kendt dem værre endnu. For godt 100 Aar siden var vi netop midt i en alvorlig Krise for den danske Handelsstand som ogsaa for det danske Landbrug.

Krisen begyndte egentlig 1818 og endte 1826. Den forberedtes ved de sørgelige Begivenheder i de foregaaende Aar: Tabet af Norge 1814, Statsbankerotten 1813 m. v.

I disse Kriseaar vendtes der op og ned paa alle Ting. Alle de gamle Metoder brødes; og hvor man tidligere havde kunnet styre sine Sager efter de gode, gamle, fra Fædrene nedarvede Forskrifter, maatte man nu søge andre Veje for at klare sig i Kampen for Tilværelsen.

Samtidig med, at næsten alle Produkter faldt, forøgedes Skatterne i uhyggelig Grad. Og det Forsøg, Staten gjorde paa at afvende Krisen, mislykkedes. I Hamborg gjorde Regeringen et Laan, hvoraf 5 Millioner Rbd. blev udlaant til Ejendomsbesiddere, som derfor gav Forskrivninger i Sølv og 5 Procent Renter. De fleste af disse Penge gik til Landets Godsejere, som sad inde med Størsteparten af Landets Jord. Landboreformerne var endnu ikke ført ud i Livet i nogen større Maalestok, og den største Del af Jorden var bortfæstet. Tre Aar senere laante vi 3 Millioner Pund Sterling i England. Men Staten maatte desuagtet i Tiden 1820—30 overtage som Fallitgods ikke mindre end en Tredivededel af Landets Hartkorn (ca. 12,000 Tdr.).

Disse Tal siger os bedre end mange Ord, hvor alvorlige Tiderne var. Ejendommene faldt i den Periode til et Minimum — flere af dem endog til en Tiendedel, thi der var næsten ingen, der kunde klare Skatter og Afgifter. Som Bevis for, hvor slette Tilstandene i Virkeligheden var, kan anføres det enorme Prisfald paa de Varer, som før havde været Landet en betyde-

lig Indtægtskilde. I Efteraaret 1822 kostede en 5 Aars tidligbærende Ko 5 Rbdl., et Par 3 Aars Stude 10 Rbdl. og 5 Rbdl. for en 2 Aars Hest.

For yderligere at markere de abnorme Tider skal her til Slut anføres en Del Priser paa solgte Herregaarde i denne Periode: Aastrup i Vennebjerg Herred blev betalt med 4100 Rbd. i Sølv og et Legats Overtagelse paa 1000 Rbd. Sølv, og Skatterestancer var 1300 Rbd. Denne Ejendom kostede 1819 54,000 Rbd. Den havde 28 Tdr. Hovedgaardstakst og havde bl. a. 140 Kvier, og der hørte 6 Gaarde og 39 Huse med 40 Tdr. Hartkorn til den. — Fuglsig med kontribuabelt Hartkorn 20 Tdr. 7 Skp. og med bl. a. 70 Kvier solgtes den 21. Juni 1824 for 1800 Rbd. Sølv. 1818 kostede samme Ejendom 9300 Rbd. Sølv og 13,653 Repræs. — Linderumgaard med privilegeret Hartkorn 21 Tdr. 7 Skp. og Areal 309 Tdr. Land, en Mølle og nogle Tdr. Bøndergods solgtes den 15. December 1821 for 3300 Rbd. Sølv og Skatterestancer ca. 450 Rbd. I Aaret 1803 betaltes den med 10,360 Rbd. — Køkkedal i Ø. Han Herred med privilegeret Hovedgaardstakst 37 Tdr. 1 Skp. 2 F., Areal 760 Tdr. Land og hoverigørende Gods paa 308 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. samt Tiende af 375 Tdr. Hartkorn solgtes den 14. August 1823 for 12,200 Rbd. Sølv og Skatterestancer. I Ejendommen var indestaaende henved 83,350 Rbd. Sølv. — Dronninglund Hovedgaard med sine fyrstelige Bygninger solgtes for Skatterestancer.

P. C. K.

## Gaardens Historie.

### **Christen Søndergaard**

er den første, man har kunnet opspore af Slægten. Han var ikke Selvejer, men har haft Gaarden i Fæste. Han er født ca. 1680, og Kirkebøgerne giver kun Oplysning om hans Børns Fødsel. Han afstod Gaarden til sin Søn

### **Knud Christensen Søndergaard.**

(Født 1716.)

Han har efter al Sandsynlighed faaet Gaarden, da han blev gift, hvilket fandt Sted den 12. Maj 1741. — Under ham skete der en i Gaardens Historie vigtig Begivenhed, idet han købte Gaarden, saa han blev Selvejer fra den 13. Maj 1769. Da han var 64 Aar gammel, afstod han Gaarden til sin Søn.

### **Søren Knudsen.**

(Født 3. April 1746, begr. 26. Septbr. 1826.)

Oldefader, Søren Knudsen, der fik tinglæst Skøde paa Gaarden den 15. Juni 1780, har i høj Grad forøget dens Arealer. Han var noget af en Samler, og alt tyder paa, at han har bestræbt sig for at gøre Gaarden saa stor, som hans Midler tillod. Vi er paa mange Omraader i Stand til at følge hans Dispositioner, og vi faar det Indtryk, at han satte Uafhængighed som en Livsbetingelse — en Egenskab, der den Dag i Dag karakteriserer mange af hans Descendenter. Ved Overtagelsen af Gaarden havde den af Hartkorn 4 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. 2 Alb. Men han købte i Tidens Løb mange Parceller til Gaarden. Af hans Skøde til Sønnen, Knud Sørensen, fremgaar det, hvad han har købt til Gaarden.

Skødet lyder saaledes:

„Søren Knudsen, Søndergaard, Hjøptarp By i Borris Sogn, tilstaar herved og gjør vitterligt at have solgt til min Søn, Knud

Sørensen, min efter tinglæst Skøde af 15. Juni 1780 ejende Gaard med Bygninger og Gaardens tilhørende Ejendomme, Ager og Engs Hartkorn 1 Td. 6 Skp. 3 Fdk. og 2 Alb., og endvidere sælger og skøder og afhænder jeg til samme min Søn følgende mig tilhørende Ejendomme:

- 1) »Min Anpart af Engen »Albeck Fælle«, som ialt er ca. 67,896 □ Alen af Hartkorn 4 Skp. 3 Fdk.  $\frac{8}{20}$  Alb., solgt fra Kjeldstrup i Fæster Sogn og under 17. 12. 1796 tilskødet mig og Peder Windelbo til lige Deling og Rettighed.
- 2) En mig efter tinglæst Skøde af 3. Juli 1800 tilhørende Engparcel Nr. 15, beliggende ved den lille Aae her i Sognet,



Søndergaard i Borris Sogn.

af Hartkorn 2 F., udparcelleret fra Mads Rahbæks Gaard her i Sognet.

- 3) Gaardens tilkøbte Konge-, Korn- og Kvægtiende, som den 18. Juni 1802 er mig tilskødet.
- 4) Min Anpart af en Engparcel paa Qvodbøl Fælle fra Cornelius Christensens Gaard i Wottkær her i Borris, ca. 1 $\frac{1}{2}$  Dags Slet, af Hartkorn 1 Skp. 3 F.  $\frac{5008}{6604}$  Alb., som tiligemed en Parcellen tilhørende Hedelod er af Morten Thomsen, Gaasdal, under 13. Juni 1809 tilskødet mig og Peder Windelbo til lige Deling og Rettighed.

Køberen har nu betalt mig den accorderede Købesum, 400 Rbd. i Sølv. »

Hjøptarp i Borris Sogn, d. 14. 12. 1821.

Læst i Bølling Herreds Ret d. 12. 6. 1822.

Hans Konge-, Korn- og Kvægtiende er købt fra Herregaarden Lundenis. Der findes i Arkivet paa Søndergaard et Skøde

paa samme, udsteds af *Niels von Jermiin* til Lundenis og forsynet med hans Laksegl. Skødet lyder saaledes:

»Niels v. Jermiin til Lundenis, Deres Kgl. Majestæts bestaltede Kaptejn af Infanteriet gjøre vitterligt, at jeg haver solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skiøder og afhænder til velagtede *Søren Knudsen*, Hjøptarp, Borris Sogn, og hans Arvinger den Anpart i Borris Sogns Konge-, Korn- og Kvægtiende, som hans paaboende Steds contribuable Hartkorn 5 Td. 1 Fdk. 1 Alb. kan indhjemle i Proportion af de 27 Td. Hartkorn, forannævnte Borris Sogns hele Konge-, Korn- og Kvægtiende er matriculeret for.

Og da Kiøbesummen 80 Rd. er mig betalt, saa skal forannævnte Steds Konge-, Korn- og Kvægtiende herefter tilhøre Køberen *Søren Knudsen* og Arvinger.

Dette Skøde stadfæstes under min Haand og Segl. (Extract.)

Lundenis d. 18. Juni 1802.

N. Jermiin.

*Søren Knudsen* var altsaa over 75 Aar gammel, da han afstod Gaarden til sin Søn. Men han havde allerede 1818 gjort Testamente og deri taget Bestemmelse om Gaardens Fremtid. Da samme Testamente giver et godt Billede af hans økonomiske Forhold, meddeles det her in extenso:

#### *Søren Knudsens Testamente.*

Jeg underskrevne *Søren Knudsen* af Hjøptarp i Borris Bye er enig med min kjære Hustru Kirsten Knudsdatter, hvorledes skal forholdes efter vores Død; og da jeg nu er til Alders og ved ikke hvor snart den gode Gud henkalder mig, og ønske de gerne, at alt siden kunde gaa efter Omstændighederne, som jeg nøje har taget i Overvejelse efter bedste Skønsomhed, saa er jeg med bemeldte min Kone bleven enig om med sund Fornuft og velberaad Hu at beslutte vor *Sidste Villie* i Kraft af Hans Kgl. Majestæts Forordning 13. Maj 1769 § 25 saaledes:

Min Søn Knud Sørensen skal have min ejende Gaard, der har Hartkorn 5 Td. 3 Skp., ikke alene med Besætning Ud- og Indbo af hvad Navn nævnes kan, men og med Gaardens Konge- Korn- og Kvægtiende, hvorimod han forpligtes til at give mig og min Kone saalænge vi lever: Husværrelse og Ophold i Gaarden alt efter nærmere Bestemmelse, som paa behørig stemplet Papir skal blive forfattet.

Dernæst skal han udbetale til sine Søskende i Arv 192



Rbd. rede Sølv og min Gæld, som er ialt 250 Rbd. Navne-  
Værdi — saaledes.

Til min Søn Mads Sørensen, 21 Aar gl. . . . .	64 Rbd. r. Sølv
» » Datter Anna, gift med Knud Jensen .	32 » »
» » Karen, 33 Aar gl. . . . .	32 » »
» » Mette, 30 » . . . . .	32 » »
» » Maren, 25 » . . . . .	32 » »

Summa til Arvingerne rede Sølv . . . 192 Rbd.

Og til Gælden 250 rbd. Nævne-Værdi.

Hertil kommer endnu i Tilfælde denne Forandring: At dersom min Søn Mads (under Nr. 1) vedbliver at være svagelig og ikke kan fortjene sit Brød, da skal min Søn, som faar Gaarden, medtage ham og forsyne ham med fri Husværelse, Føde og Klæder, Seng og Varme, om behøves, Pleje og Opvartning, naar saadant er nødvendig, og det saalænge han lever, — *imod* at Knud beholder hans Arv 64 Rbd. red. Sølv. Bliver Mads derimod frisk og faar sit Helbred igen og hellere ønsker at komme ud imellem fremmede, da skal hans Broder Knud Sørensen udbetale ham hans tillagte Arv. Til Slutning erindres, at dersom en eller flere af vores 3 Døtre: Karen, Mette og Maren skulle blive gifte, da skal min Søn Knud Sørensen uden Betaling bekoste deres Bryllupper — og ej videre.

Foranstaaende vores sidste Villie beder vi, at Deres Højvelbaarenhed Hr. Kammerjunker Greve v. Sponneck ville i Følge allerhøjstbemeldte Forordning tage til Protokols og meddele os Udskrift paa behørig stemplet Papir.

Hjøptarp i Borris den 31. Januar 1818.

Søren Knudsen.

Kirsten Knudsdatter.

At foranstaaende Søren Knudsen har erklæret, at foranstaaende er hans sidste Villie, og at det er sket med velberaad Hu, det bevidnes herved af os, og om forlanges med Lovens Ed skal blive bekræftet.

Kalkau.

Mads Jensen.

Fremlagt og læst i Bølling Herreds Ret d. 10. Februar 1818.

Sponneck. \*)

\*) Selvejer-Testamenter fra Bølling Nørre Herred 1817–37 (S. 50, 51 og 52) fra Landsarkivet i Viborg.

*Soren Knudsens Aftægtskontrakt.*

(Tinglæst d. 14. 1. 1823. Panteprotokol Nr. 4, Fol. 178, Bølling Herred.)

Da samme Aftægtskontrakt fylder flere Foliosider, gengives den her i Ekstrakt:

Sønnen, Knud Sørensen, maa yde dem Føde, Pleje og Opvartning paa Livstid, 3 Fag Hus og 2 Sengesteder, Brønd, Havejord m. v. Vi medtager den bedste og den ringeste Seng, 2 Kister, brændte Klinker til en Kakkelovn — 1 Stueuhr\*), 1 Bord, 1 Skammel, 2 Stole, 1 Keddell, 1 Ølfjerding og Bryggekar, 1 Balje, 1 Spand, 1 Buffet, 1 Kærne, 1 Spinderøk, 1 Par Karter, 6 Stentallerkener, 2 Fade, 2 Gryder samt 1 Faar med Lam — de bedste, som findes paa Gaarden, samt Græsning til samme. Desuden 15 Læs Tørv og 2 Læs Klyne, 3½ Td. Rug aarlig, 2½ Td. Byg aarlig, 20 Potter Brændevin, 12 Pd. Tobak, 80 Hønsæg, 12 Pund Torsk, 20 Pd. Hvidling, 2 Lispund Flæsk, 1 Skp. Salt, 1 Pd. Humle, 16 Pd. Talg, 8 Pd. uheglet Hør. Daglig 3 Potter uforfalsket, uskummet Mælk. De skal køres til Kirke, naar de ønsker det. I Sygdomstilfælde skal de plejes, som det kan forsvares for Gud og Mennesker og ved Døden en anstændig Jordefærd. Naar den ene afgaar ved Døden, beholder den anden alt Indbo, men visse Ydelser deles. — Hvis den svagelige Søn Mads overlever dem, skal han nyde en nærmere fastsat Aftægt.

Aftægtskontrakten annulleres først 1852 og udslettes af Pantebogen.

**Knud Sørensen.**

(Født 1788, død 1870.)

Bedstefader, *Knud Sørensen*, overtog altsaa sin Fædrengaard den 12. Januar 1822. Han var da 34 Aar gammel. Den samme Alder havde hans Fader, da han i sin Tid overtog den. Han har uden Tvivl »siddet haardt i det«, som det hedder. — Af de efterladte Papirer fra hans Tid fremgaar det, at han først sælger en Engparcel og bagefter køber den. Sandsynligvis har han paa Grund af Pengemangel i 1825 (det Aar, da Krisen kulminerede) set sig nødsaget til at afstaa den. Skødet paa samme Engparcel lyder saaledes:

\*) Det gamle Stueuhr, han tog med, eksisterer endnu. Han fik det til sit Bryllup 1780. Paa en cirkelformet Tinklade paa Uhret findes dette Aarstal og over samme følgende Vers: »Klochen Minder, Tiden Rinder, Vi vort Lif ved Døden vinder.« Paa Urskivens fire Hjørner findes Chr. d. Syvendes Monogram med Kongekrone over. Klokken er lavet i Holland. Den »gaar godt« endnu. Udgiften fik den i sin Tid foræret af Gaardejer Anders Madsen, Søndergaard.

„Jeg undertegnede *Anders Pedersen Windelbo* i Borris Sogn tilstaar og herved gjøre vitterligt at have solgt ligesom jeg herved sælger, skjøder og aldeles afhænder til velagtede Gaardmand *Knud Sørensen Søndergaard*, Hjøptarp Bye, Borris Sogn, den halve Andel af en Parcel paa Qvodbøl Fælle, som er udparcelleret fra *Cornelius Christensens Gaard* i Wolkær. Hele Parcellen er omtrent 1½ Dags Slet og Hartkorn 1 Skp. 3 Fdk. 2<sup>5608</sup>/<sub>604</sub> Alb. Benævnte halve Andel af denne Engparcel har nuværende Køber *Knud Sørensen Søndergaard* selv tilskjødet min Fader den 30. Decbr. 1825, og er, tilligemed mere, af min Fader tilskjødet mig d. 25. Novbr. 1826, men da Køberen nu har betalt mig den accorderede Købesum 48 Rbd. r. Sølv, saa skal den halve Andel af denne Engparcel og den dertil hørende Hedelod og øvrige til Hartkornet hørende Rettigheder fra nu af tilhøre Køberen og hans Arvinger.

Dette til Bekræftelse under min Haand o. s. v.

Windelbo i Borris Sogn, d. 21.—11.—1829.

Til Vitterlighed: J. Huus.

Anders Pedersen.

Baade i *Søren Knudsens* og *Knud Sørensens* Tid fandt der Udskiftninger Sted af Mose og Hede. Den saakaldte »*Mangehojmosen*» blev udskiftet i 1822. Af et gammelt Regnskab fremgaar det, at Udskiftningen foretoges af Landmaaler *Hyldgaard*, og at Omkostningerne ved samme beløb sig til 63 Rd. 4 M. 4 Sk., som skulde udredes af Lødsejerne efter det gamle Hartkorn. Den største Lødsejer var *Søren Knudsen*, som derfor ogsaa maatte betale det største Bidrag af dem alle, nemlig 9 Rd. 5 M. 11 Sk. Den næststørste Lødsejer var *H. C. Svendsen* i *Nørgaard*.

I Aaret 1835 havde *Knud Sørensen* en Retssag med Gaardmændene *C. Rahbæk*, *Christian Melgaard* og *Peder Madsen Due-dal* i Hjøptarp i Borris Sogn. Sagen angik Dispositionsret over en Del af Fællesheden, og den endte med Forlig. Men det fremgaar af Sagens Akter, at Udstykningen af Fællesheden blev paabegyndt 1835, og at *Knud Sørensen* var største Lødsejer til samme. (Se Justitsprotokollen for *Bølling Nørre Herred* 1835—43, Fol. 42 — i Landsarkivet i Viborg.)

### Søren Knudsen.

(Født 12. Jan. 1819, død 1880.)

I en Alder af 64 Aar afstod *Knud Sørensen* sin Gaard til sin Søn *Søren Knudsen*. — Skødet har følgende Ordlyd:

Undertegnede *Knud Sørensen* af Hjøptarp i Borris tilstaar

og herved vitterliggør til min Søn Søren Knudsen at have solgt og afstaaet følgende Parceller af den mig efter Skøde tingløst d. 12. Febr. 1822, tilhørende i Hjøptarp i Borris Sogn beliggende Gaard med øvrige Ejendomme, nemlig:

Matr. Nr. 37 a,	Nørreland,	Hartk. 2 Td. 2 S. 2 F. 1 $\frac{1}{4}$ A.
— — 51 b,	Sønderland,	— » — » - » - $\frac{3}{4}$ -
— — 22 b	i Skjern	— » — 1 - 2 - » -

tilligemed Nr. 94 f - —



Søren Knudsens Døtre: Kirsten og Mette.

hvilke Parceller under Indenrigsministeriets Tilladelse af 17. Januar d. A. er adskilte fra min Gaard. Med det solgte følger de paa samme opførte Bygninger — og Konge-, Korn- og Kvægtiende til Matr. Nr. 37 a. Den mundtlig accorderede Købesum 450 Rbd. er modtaget, og da Køberen derhos ved Kontrakt af Dags Dato har forpligtet sig til at svare mig og Hustru *Kirsten Thygesdatter* Aftægt vor Livslid, saa skøder og overdrager jeg herved ovenmeldte min Søn *Søren Knudsen* de nævnte Ejendomme med al deres rette Tilliggende og Tilhørende med fornævnte Anpart Kongetiende og med alle de Rettigheder og Herligheder, Byrder og Forpligtelser, som mit og ældre Adkomst-

dokumenter maatte hjemle og tilsvare og saaledes, som jeg har ejet og besiddet samme under Hjemmels Ansvar af mig efter Loven.

Til Bekræftelse under min Haand.

Hjørtarp, d. 11 Maj 1852.

Knud Sørensen.

Til Vitterlighed:

Søren Grønborg.

Søren Bjørslev.

NB. Til Borris og Faster Fattigkasse er i Anledning heraf betalt 2 Rigsbankmark.

Vilstrup.

Skødet er tinglæst i Bølling Nørre Herreders Ret d. 1. Juli 1852.\*)

Søren Knudsen var 33 Aar gl., da han som den ældste Søn overtog den gamle Slægtsgaard. Han havde deltaget i Kri- gen 1818, 49 og 50 som Infanterist og kom efter de tre Aars Tjeneste hjem som en syg Mand. Omkring ved den Tid, han overtog Gaarden, blev den delt i tre, idet hans to Søkende *Ane Knudsen* (f. d. 6. Jan. 1821) og *Jens Knudsen* (f. d. 16. Marts 1823) hver fik en Parcel fra Gaarden, henholdsvis paa 6 og 9 Skpr. Hartkorn. Derefter hørte der til den gamle Gaard kun 200 Tdr. Land med ca. 2 Tdr. 2 Skpr. Hartkorn.

\*) Pante- og Skødeprotokol Nr. 14, Side 146.

### Anders Madsen.

Ved Søren Knudsens Død i 1880 gik Gaarden over til Datteren *Kirsten Sørensen* (f. 11. Juni 1855, d. 10. Oktbr. 1886) og hendes Mand *Anders Madsen* (f. 16. September 1853 i Meldgaard i FASTER Sogn).

Han har ganske ombygget den gamle Gaard. Paa flere



Anders Madsen og Hustru.

Omraader er den ny Gaard ret moderne — har f. Eks. Centralvarme. — Han har holdt Ejendommen i god Stil. I Gaardens umiddelbare Nærhed findes en lille, smuk Plantage paa 5 à 6 Tdr. Land, som han har plantet. Da han overtog Gaarden, var den paa 200 Tdr. Land, hvoraf kun 30 Tdr. var opdyrket (Hartkorn: 2 Tdr. 2 Skpr.).

Efter at have ejet Gaarden i ca. 41 Aar afstod Anders Madsen den i Slutningen af 1921 til sin Søn *Søren Christian Madsen Sondergaard*.

**Søren Christian Madsen Søndergaard.**

(Født den 1. Oktober 1886.)

Straks efter Gaardens Overtagelse solgte han 70 Tdr. Land af Heden til *Thomas Thomsen*, *Marinus Pedersen* og *Søren Bjerg*.



S. Christian Søndergaard.

alle af Gaasdal. Prisen for Heden varierede fra 70 til 150 Kr. pr. Td. Land. Resten af Heden, 45 Tdr. Land, lod han i 1925 opdyrke med Traktor. — Gaarden har nu en Besætning paa ca. 30 Kreaturer, og den stod i 1921 til 44,000 Kr. i Ejendoms-skyld.

### Anders Madsens Slægt.

Ved Afslutningen af Gaardens Historie skal her af personalhistoriske Hensyn tilføjes et Par Ord om Anders Madsens Herkomst. Han er som allerede nævnt født i Faster Sogn paa Gaarden Meldgaard den 16. Septbr. 1853. — Hans Forældre var



Mads P. Andersen og Hustru.

*Mads Peder Andersen* (født i Fasterkjær i Faster Sogn den 3. April 1819, død i Meldgaard i samme Sogn den 14. Juni 1921 — altsaa over 102 Aar gl.) og Hustru *Ane Kirstine Pedersdatter* (født i Meldgaard i Faster Sogn og død samme Sted 72 Aar gl.) Hendes Slægt har boet paa denne Gaard i en meget lang Aarrække.



Mads Peder Andersens Forældre var:

*Anders Madsen Kiær* (født i Fasterkjær i Faster Sogn og død samme Sted, 95 Aar gl.) og Hustru *Karen Kristensen* (født i Kongensholm i Hanning, død i Fasterkjær, 93 Aar gl.



Anders Madsen Kiær og Hustru.

Karen Kristensens Forældre var:

*Peder Kristensen*, Gaardejer af Kongensholm, og *Mette Bagger Tang* (født den 27. Januar 1771). Hun er af den bekendte Tangslægt til Nørre Vosborg (se Tangslægten i Hardsyssel Aarbog for 1921).

## Slægtens Historie fra ca. 1680 til 1927.

**D**EN ældste af Familien, som Kirkebøgerne har kunnet give Oplysning om, er *Christen Søndergaard* i Hjøjtorp i Borris Sogn. Det vides ikke, hvem han har været gift med; men han kan ikke godt være født senere end 1680, thi hans ældste Barn Mette er døbt den 3. Juni 1708, og det var ikke almindeligt den Gang at gifte sig før efter 25 Aars Alderen.

### Christen Søndergaards Børn:

- A 1. Mette, døbt d. 3. Juni 1708, begr. d. 30. Septbr. 1708.
- A 2. Peder, døbt d. 7. April 1711.
- A 3. Jens, døbt d. 11. Decbr. 1712.
- A 4. Jacob, døbt d. 30. Decbr. 1714.
- A 5. Knud, født 1716.
- A 6. Christen, døbt d. 26. Septbr. 1717.

Fødselsdage og Dødsdage angives ikke i de gamle Kirkebøger, men derimod Daabsdage og Begravelsesdage.

- A 5. *Knud Christensen Søndergaard*, født 1716, gift d. 12. November 1741 med Mette Sørensdatter, døbt d. 12. Maj 1709. Mette er Datter af Søren Sørensen i Klokmos.

I Kirkebogen staar saaledes: »1709 den 12. Mai døbt Søren Sørensen udi Klokmos hans Datter Mette.«

### Deres Børn:

- B 1. Christen, døbt d. 16. Septbr. 1742.
- B 2. Ane Chathrine, døbt d. 1. Marts 1744, begravet d. 5. Maj 1756.
- B 3. Søren, døbt d. 3. April 1746, begr. d. 26. Septbr. 1826.
- B 4. Lisbet Magrethe, døbt d. 5. April 1750.
- B 5. Karen, døbt d. 11. Jan. 1756, begr. d. 9. Maj 1756.

Der maa rimeligvis have været en Epidemi paa Gaarden, siden den tolvaarige Ane Cathrine og den 4 Mdr. gamle Karen er bleven begravet med 4 Dages Melleumrum.

- B 1. *Christen* gift første Gang d. 17. Septbr. 1775 med Else Kirstine Christensdatter.

Deres Barn:

- C. 1. Mads, døbt d. 11. Febr. 1776.

Else Kirstine er formodentlig død i Barselseng, thi hun er begravet d. 17. Februar 1776, altsaa 6 Dage efter, at Mads blev født.

- B 1. *Christen* g. anden Gang m. Maren Petersdatter.

Deres Børn:

- C 2. Else Kirstine, født d. 19. Juli 1777, begr. d. 12. Søndag e. T. samme Aar.  
C 3. *Catrine Marie*, døbt d. 1. Novbr. 1778.

- A 5. *Knud Christensen Søndergaards Moder* blev begravet d. 14. Decbr. 1755.

- B 3. *Søren Søndergaard Knudsen*, døbt d. 3. April 1746, død d. 26. Septbr. 1826, gift med Kirsten Knudsdatter, som døde 17. April 1823, 64 Aar gl.

Deres Børn:

- D 1. *Anne*, døbt d. 6. Marts 1781.  
D 2. *Karen*, døbt d. 26. Jan. 1783.  
D 3. *Mette*, døbt d. 11. Decbr. 1785.  
D 4. *Knud*, født 1788, døbt d. 1. Jan. 1789, død 1870.  
D 5. *Maren*, døbt d. 2. Oktbr. 1791.  
D 6. udøbt Søn, begravet d. 24. Aug. 1794.  
D 7. *Mads*, født d. 20. Aug. 1795.  
D 8. *Knud*, født d. 28. Febr. 1799, begr. d. 25. Maj 1800.

- D 1. *Anne* blev d. 16. Oktbr. 1814 gift med Enkemand *Knud Jensen* fra Lem.

- A 5. *Knud Christensen Søndergaard* er begravet den 25. Maj 1784, 68 Aar gl. Hans Kone *Mette Sørensdatter* blev begravet d. 28. Decbr. 1790, 81 Aar gl.

- B 4. *Lisbet Margrethe* blev viet til Niels Pedersen Egvig d. 19. Søndag efter Trinitatis 1782. Hun blev begravet den 5. Septbr. 1786.

Som Forklaring paa, at Søren Knudsen og Kirsten havde to Sønner af Navn Knud, tjener, at baade hans og hendes Fader hed Knud, og Traditionen maatte man ikke gerne bryde, de skulde begge opkaldes.

- B 4. Lisbet Margrethe var Gudmoder til Christen Knudsens Søn Mads, døbt d. 11. Februar 1776.
- D 5. *Maren Sorensdatter* (fra Søndergaard i Borris), døbt d. 2. Oktbr. 1791, gift med Gaardejer Søren Kristensen fra Sdr. Bjørslev i Vium Sogn.

#### Deres Børn:

Kirsten, Kristen og Søren.

*Kristen* blev gift med Ane Marie Pallesen fra Fasterholdt i Arnborg. De har to Børn, Søren og Palle. *Kirsten* blev gift med Jens Vejse fra No. *Søren* blev gift med Maren — fra Skjernegnen.

- D 7. *Mads* opholdt sig alle sine Dage paa den gamle Gaard. Han var i mange Maader en Særling. Han tilbragte en stor Del af sin Tid ude paa Marken, hvor han næsten altid laa og læste.
- D 4. *Knud Sørensen (Søndergaard)*, f. 1788, død 1870, gift m. Kirsten Thygesdatter, f. 1798.

#### Deres Børn:

- E 1. Søren Knudsen, f. d. 21. Jan. 1819, død 1880.  
 E 2. Ane Knudsen, f. d. 6. Jan. 1821, død 7. Oktbr. 1902.  
 F 3. Jens Knudsen, f. 16. Marts 1823, d. 1888.  
 E 4. Thyge Knudsen, f. 26. Oktbr. 1825, d. 1908.  
 E 5. Mads Knudsen, f. 16. Marts 1828, d. 15. Oktbr. 1921.  
 E 6. Peder Christian Knudsen, f. 5. Febr. 1831.  
 E 7. Knud Knudsen, f. 31. Juli 1831, d. 26. Febr. 1900.  
 E 8. Kirsten Knudsen, f. 27. April 1837, d. 9. Maj 1911.  
 E 9. Niels Peder Knudsen, f. 5. April 1840, d. 27. Oktober 1910.

Knud Sørensens Kone, Kirsten Thygesdatter, er Datter af Gaardejer Thyge Meldgaard. Hendes Moder hed Ane.

Knud Sørensen døde den 17. April 1870 og blev begravet paa Borris Kirkegaard den 21. April. Hans Enke, Kirsten Thygesdatter, døde den 4. Marts 1875 og blev begravet fra samme Kirkegaard den 12. Marts.

Kære Kone

Der skal have sig for sine søster Anne og alle  
 Anne søsterne med mig og det er meget sødt for mig  
 at se at I alle har været sammen det skal mig  
 som en søster og det for mig at I  
 alle har været sammen og det er meget sødt  
 og end. at I alle har været sammen og det er  
 mig og alle sammen det er mig og alle sammen

Der skal have sig for sine søster Anne og alle  
 Anne søsterne med mig og det er meget sødt for mig  
 at se at I alle har været sammen det skal mig  
 som en søster og det for mig at I  
 alle har været sammen og det er meget sødt  
 og end. at I alle har været sammen og det er  
 mig og alle sammen det er mig og alle sammen

10 Junij 1843  
 Knud Sørensen  
 Sjælland

Begyndelsen og Slutningen af et Brev fra Knud Sørensen (D 4).

### Ligtale over Knud Sørensen (Søndergaard).

(Født i Hjøpstrup Aar 1788, død 17. April 1870.)

Kære Kristne! Det var en meget skrøbelig Mand for at se til i de senere Aar, hvis Lig nu her er nedsat. Haanden rystede, Øjnene randt, og Røsten var utydelig. Mange Legemskræfter havde han ej heller; det viste sig, da han snart havde den sidste Sygdom udstridt. Men han naaede dog en høj Alder og levede sin Tid ud. Derfor var der givet ham indvortes

Friskhed og Sundhed, og i en tidligere Tid kunde han vel ogsaa tage kraftigt fat med Hænderne.

En bedre Kraft end den legemlige og en vigtigere Friskhed og Sundhed end Legemets havde han i den Gudsfrygt og aandelige Sans, der var given ham. Den gav hans Sjæl Styrke og Sundhed. Der kunde vel ogsaa blande sig menneskelig Visdom i hans Tanker og altfor stor verdslig Omhyggelighed for det timelige; thi vi bærer jo Guds Riges Skat i Lerkar, og der skal megen Aarvaagenhed til, for at vi ikke nogensinde skal tragte efter de timelige Ting fremfor at søge Guds Rige og hans Retfærdighed; hvo af os søger det vel altid først?

Men jeg har dog den Tro og det Haab, at Troens Glæde havde og fik Overmagten over Synd og Sorg hos denne Afdøde, idet der dog ogsaa i hans ældre Aar var aandeligt Liv at kende hos ham. Tilsidst var det, ligesom Vægtskaalen stod lige for ham, idet han under sin sidste Svaghed sagde, at han havde nu bedet til Gud om Plads i hans Rige, men han vidste ikke endnu, om Gud vilde bønføre ham eller ej; men jeg haaber, at han nu ved og erfarer, at Gud bønførte ham; thi Gud vil helst lade Vægtskaalen hælde til den gode Side. Han vil hellere end gerne have os, og nødigst af alle, at Djævelen skal beholde nogen Sjæl; men han giver ikke altid den bedende at fornemme Bønførelsen. Ligesom Herren sagde til Paulus: Min Naade er dig nok. Saaledes maa ogsaa vi nøjes med hans Ord og Naade, uden at vi kunne føle noget derved; og det maa vi derved mindes om, at det er ikke vor Fortjeneste, der kommer i Betragtning, men Gud forbarmer sig over, hvem han vil.

Har der nu i denne bortgangne Sjæl, som jeg tror, været en alvorlig Gudsfrygt, saa er det et trøsteligt Ord: Som en Fader forbarmer sig over sine Børn, forbarmer Herren sig over dem, der frygter ham. Det var Herrens Opstandelsesdag denne gamle skrøbelige Legemshytte faldt sammen; engang, naar den opstandne Frelser kommer igen, og hver Menighed skal indgaa til den store Sejrsfest, skal ogsaa dette skrøbelige Legeme opstaa i Kraft. Gud trøste nu hende, som i over 50 Aar har ledsaget den hensovede som hans Ægtefælle, i hendes Ensomhed. Det var jo hendes Ønske for Mandens Skyld, at han maatte komme først herfra. Gud give hende nu, da hun er befriet for Om sorgen for Manden, den Stund, hun maatte have tilbage, sin Aands Bistand til at blive vel beredt i Tro og Haab til at gaa herfra, naar Timen kommer. Gud velsigne de efterladte Børn og give dem Naade til at øve sig i Gudfrygtighed efter deres

Faders Eksempel, ligesom Gud ved ham har givet dem en god Opdragelse.

Ja, dertil lede Gud os alle, at vi maatte have Forjættelse baade for det Liv, som nu er, og for det tilkommende. Amen.

Kære Kristne! Det er et Syn, som vistnok sjælden eller aldrig er bleven set paa denne Kirkegaard, at en Mand er bleven baaret til Graven af sine Sønner alene. Ligesom det vidner om, at de gerne ville ære ham til det sidste, vidner det ogsaa om den Velsignelse, der var skænket denne afdøde Mand, at han har saa mange Sønner og det i Nærheden.

Før at lette Oversigten inddeles Slægten i det følgende Af-snit efter de Steder, hvor Knud Sørensens (D 4) Børn faar Bopæl.

### Slægten i Borris.

E 1. *Soren Knudsen* var med i Krigsaarene 1848, 49, 50. Han var ved Infanteriet. Han led meget af Gigt og søgte for-gæves mange Læger. Efter flere Aars Forløb blev han dog bedre. Han døde temmelig pludselig, ca. 61 Aar gl. Dagen før sin Død var han oppe og deltog i Høstgildet paa sin Fødegaard. Næste Formiddag døde han. Han var den Gang Aftægtsmand paa Gaarden.

E 1. *Soren Knudsen* g. m. Johanne Andersen (Datter af Anders Jespersen).

#### Deres Børn:

- F 1. Anders Sørensen, f. 2. Maj 1852, d. 21. Jan. 1864.
- F 2. Kirsten Sørensen, f. 11. Juni 1855, d. 10. Oktbr. 1886.
- F 3. Mette Sørensen, d. 1894.
- F 4. Anders Sørensen, f. 24. Marts 1864, d. 24. Decem-ber 1869.

E 3. *Jens Knudsen*, g. m. Kirsten Pedersen (Datter af Peder Jespersen), d. 1888.

#### Deres Børn:

- H 1. Knud Jensen, f. 23. Decbr. 1851, d. 1887.
- H 2. Peder Jensen, f. 4. Febr. 1854.
- H 3. Thomas Jensen, f. 4. April 1856, d. 1917.
- H 4. Peder Chr. Jensen (døde ung).

F 2. *Kirsten Sorensen*, g. 16. April 1880 med Anders Madsen

fra Klokmose (f. 16. Septbr. 1853), Søn af Gaardejer Mads P. Andersen (f. 3. Marts 1819, d. 4. Juni 1921) i Meldgaard (Faster Sogn) og Hustru Ane Kirstine Pedersdatter. Anders Madsen fik Slægtsgaarden i Borris med sin Kone og ejede den fra 1880 til 1921, i hvilket Aar deres eneste Barn, Sønnen *Soren Kristian Madsen Søndergaard*, f. 1. Oktbr. 1886, overtog den. Anders Madsen mistede sin Kone efter Sønnens Fødsel og giftede sig anden Gang



Soren Knudsens Dotre: Kirsten og Mette.

med Maren Kristensen, som har været en ualmindelig god Stedmoder for Sønnen. Anders Madsen har haft flere Tillidshverv baade i og udenfor Sognet.

- F 3. *Mette Sorensen*, g. 1887 m. Amsraadsmedlem Jens Nygaard, som i mange Aar boede i Finderup i Hanning Sogn. Hun døde 1894. Ingen Børn. Jens Nygaard er Amsrevisor for Ringkøbing Amt og Skyldraadsformand for Bølling Nørre Herred. Han har været Formand for Eshjerg Andelssvineslagteri. Han bor nu i Sædding.
- H 1. *Knud Jensen*, g. med Mette fra Albæk ved Skjern.



## Deres Børn:

- h 1. Kirsten, f. 25. Maj 1881.
- h 2. Helene, f. 1. Febr. 1887.

Da Forældrene døde, medens Børnene var smaa, blev de opdraget hos deres Farbroder Peder Jensen (Søndergaard), som har været en god Støtte for dem.

- h 1. *Kirsten*, g. 28. Oktbr. 1907 med Frederik Rosenkvist, f. 1. April 1882.

## Deres Børn:

- 1. Albert Rosenkvist, f. 17. Novbr. 1909.
- 2. Peder Søndergaard Rosenkvist, f. 1. Jan. 1911.

Kirsten Jensen (h 1) er død. Rosenkvist er Gaardejer i Hvedde i Assing Sogn.

- h 2. *Helene*, g. 6. Novbr. 1925 med Tømrer Kristen Hareskov Jensen, f. 29. Decbr. 1885. Bor i Kibæk.

- II 2. *Peder Jensen*, g. 14. Maj 1883 med Kirsten Marie Hansen (f. 13. Decbr. 1853), Datter af Gaardejer Hans Chr. Svendsen (Nørgaard i Borris Sogn) og Hustru Kristence Nielsen. Ingen Børn.

Peder Jensen og Hustru ejede i mange Aar en Gaard i Hvedde i Assing Sogn. Han solgte Gaarden i 1911 og har siden boet som Rentier paa sin Villa »Solhjem« ved Kibæk St. Han har været en ualmindelig virksom Mand og har haft en Mængde Tillidshverv: Sogneraadet, Menighedsraadet, Hjælpekassen, Landboforeningen, i Bestyrelsen for Elektricitetsværket m. m. m. Han og hans Kone har med deres Midler været særdeles rundhaandet mod trængende.

- II 3. *Thomas Jensen*, g. m. Christence Rasmussen, f. 23. Marts 1867, Datter af Gaardejer Rasmus Skoubjerg Jensen og Hustru Bodil Kirstine Rahbek. De ejede Gaarden »Skoubjerg« i S. Felding, men flyttede senere til Borris.

## Deres Børn:

- C 1. Bodil Kirstine Jensen, f. 30. Aug. 1886, d. 1912.
- C 2. Kirsten Jensen, f. 13. Juni 1889.
- C 3. Rasmus Skoubjerg Jensen, f. 11. Juni 1893, d. 1895.
- C 4. Jens Rahbek Jensen, f. 8. Juli 1903.

- C 1. *Bodil Kirstine Jensen*, g. m. Niels Christensen af Debelmose i Borris, f. 8. Aug. 1886.

Deres Børn:

1. Marie Rabekke Christensen, f. 20. Febr. 1909.
2. Thomas Søndergaard Christensen, f. 21. Maj 1910.
3. Kristence Katrine Christensen, f. 14. Juni 1911.

- C 2. *Kirsten Jensen*, g. m. Christen Danielsen Rindom af Albæk i Skjern (f. 1. Novbr. 1890).

Deres Barn:

Thora Kirstine Rindom, f. 8. Febr. 1921.

Christen D. Rindom og Hustru ejer nu Thomas Jensens Gaard i Debelmose.

- C 4. *Jens Rahbek Jensen* tog Lærereksamen fra Haslev Seminarium i 1925 og er før Tiden Lærer i Stubkjær i Bording.

### Slægten fra Nr. Vium.

- E 2. *Ane Knudsen*, g. med Niels Møller Madsen, f. 27. Oktbr. 1815, d. 12. Febr. 1913.

Deres Børn:

- G 1. Mads Møller Nielsen, f. 22. Oktbr. 1850.
- G 2. Knud Chr. Nielsen, f. 26. Aug. 1854.
- G 3. Anton Nielsen (død ung).
- G 4. Kirsten Nielsen (død ung).

Ane Knudsen (d. 7. Oktbr. 1902) og Niels Møller Madsen boede først i Borris, hvor de fik en Parcel fra den gamle Slægtsgaard, Søndergaard, hvor deres Bryllup stod den 29. Septbr. 1849. De flyttede efter faa Aars Forløb til Nr. Vium. Niels Møller Madsen er Søn af Mads Nielsen Schwartz, som tog Lærereksamen uden dog at gøre Brug af den. Han ejede »Duedal« i Borris Sogn.

- G 1. *Mads Møller Nielsen*, g. 1873 i Nr. Vium med Abelone Marie Jensen (f. 29. Novbr. 1848), D. af Jens Nørgaard i Herning og Hustru Johanne Katrine Jeppesen, Lund Mølle.

## Deres Børn:

- g 1. Kirsten Nielsen, f. 26. Aug. 1873, g. m. Jens Knudsen fra Fasterlund (se Slægten fra Fasterlund).
- g 2. Ane Katrine Nielsen f. 30. Aug. 1880, g. i Nørre Vium Kirke den 18. Maj 1905 med Lærer Niels Chr. Nielsen fra Billum, nu Lærer ved Ganer Skole ved Skjern.

## Deres Søn:

Karl Møller Nielsen, f. 6. Jan. 1908.

- G 1. Mads Møller Nielsen solgte sin Fødegaard i Nr. Vium d. 19. Febr. 1916 for 40,000 Kr. (54 Tdr. Land). Han ejer nu en Villa i Videbæk, hvor de siden har boet.
- G 2. *Knud Chr. Nielsen*, g. m. Abelone Pedersen fra Nr. Vium.

## Deres Børn:

- ae. Marie Petrine Nielsen, f. 3. Febr. 1878.
  - ad. Jacob Peder Nielsen, f. 21. Maj 1880.
  - ae. Ane Kirstine Nielsen, f. 13. Aug. 1883.
  - af. Niels Møller Nielsen, f. 10. Maj 1886.
  - ag. Anton Nielsen, f. 22. Decbr. 1889.
  - ah. Kirsten Nielsen, f. 9. Jan. 1893.
  - ai. Otto Didrik Nielsen, f. 8. Juni 1896.
  - aj. Maren Egvig Nielsen, f. 5. Juli 1897; ugift.
  - ak. Johannes Nielsen, f. 13. Decbr. 1901; ugift, Reservepostbud i Kibæk.
- ac. *Marie Petrine Nielsen*, g. 21. Oktbr. 1898 m. Landmand Niels Chr. Nielsen, Olling, f. 30. Oktbr. 1876.

## Deres Børn:

- am 1. Marie Katrine Nielsen, f. 16. Decbr. 1899.
  - am 2. Jacob Peder M. C. Nielsen, f. 22. Febr. 1903.
  - am 3. Abelone Marie Nielsen, f. 6. Maj 1906.
  - am 4. Knud Chr. Nielsen, f. 4. Oktbr. 1908.
  - am 5. Peder Nielsen, f. 28. Juli 1912.
- am 1. *Marie Katrine Nielsen*, g. 17. Novbr. 1922 m. Marius Christensen (f. 20. Maj 1888), Søn af Anders Christensen, Funder.

## Deres Søn:

Niels Chr. Christensen, f. 27. Juli 1925.

- ad. *Jacob P. Nielsen*, g. m. Ane Margrethe Julie Madsen, f. 1. Juli 1892 (Datter af Mads Chr. Madsen i Hjöllund). Ejer Mosegaard i Assing.

Deres Børn:

1. Theoder Chr. Møller Nielsen, f. 16. Jan. 1915.
2. Abalone Marie Møller Nielsen, f. 13. Juli 1918.
3. Emma Møller Nielsen, f. 12. Septbr. 1920.
4. Edith Møller Nielsen, f. 14. Septbr. 1922
5. Knud Møller Nielsen, f. 31. Marts 1925.

- ae. *Ane Kirstine Nielsen*, g. 22. Marts 1907 m. Hans Chr. Jensen, f. 5. Decbr. 1877 (Søn af J. P. Jensen, Udbyneder ved Havndal). Bor i Havredal ved Skagen.

Deres Barn:

Kirsten Elisabeth Jensen, f. 9. Juli 1907.

- af. *Niels Møller Nielsen*, g. 12. Marts 1920 m. Maren Rasmussen, f. 30. 7. 1897 (Datter af R. Rasmussen, Herning. Bor i Borslund i Rind Sogn.

Deres Børn:

1. Martha Møller Nielsen, f. 8. Septbr. 1921.
2. Vagner Møller Nielsen, f. 12. Jan. 1927.

- ag. *Anton Nielsen*, g. 15. Aug. 1913 m. Ane Kirstine Jeppesen, f. 21. Jan. 1888, Datter af Morten Jeppesen i Aulum. Bor i Skarrild.

Deres Børn:

1. Ane Marie Nielsen, f. 30. Oktbr. 1913.
2. Sidsel Marie Møller Nielsen, f. 12. Novbr. 1916.
3. Agnes Møller Nielsen, f. 1. Febr. 1919.
4. Knud Chr. Møller Nielsen, f. 8. Oktbr. 1921.
5. Signe Møller Nielsen, f. 15. April 1925.

- ah. *Kirstine Nielsen*, g. 22. Oktbr. 1920 m. Peder M. Pedersen (f. 18. Juli 1877), Søn af Laurids Pedersen, Skarrild pr. Kibæk St. Bor paa Albækhede i Assing.

Deres Børn:

1. Anna Kirstine Pedersen, f. 24. Septbr. 1921.
2. Kristian Richardt Pedersen, f. 28. Oktbr. 1923.
3. Ragna Marie Pedersen, f. 16. April 1925.

- ai. *Otto Didrik Nielsen*, g. 22. April 1917 m. T. Jacobsen (f. 28. Decbr. 1896), Datter af Mads Jacobsen i Arnborg. Hun døde 11. Febr. 1920. Bor i Sdr. Felding.

Deres Barn:

Gudrun Nielsen, f. 12. Juli 1917.

- ai. Gift anden Gang med Else Jacobsen (f. 18. 2. 1901), Datter af P. C. Jacobsen, Sdr. Felding.

Deres Børn:

1. Lene Nielsen, f. 9. Oktbr. 1922.
2. Karen Marie Nielsen, f. 22. Febr. 1924.

### Slægten fra Orneborg i Rind Sogn.

- E 4. *Thyge Knudsen* (f. 26. Oktbr. 1825, d. 1908, g. med Ane Marie fra Ornebord i Rind.

Deres Børn:

- I 1. Ellen Johanne Thygesen, f. 30. Decbr. 1856.
- I 2. Frands Thygesen, f. 22. Marts 1859.
- I 3. Kirsten Thygesen, f. 18. Decbr. 1860, d. 1892.
- I 4. Knudstine Thygesen, f. 31. Decbr. 1863, d. ca. 1883.
- I 5. Ane Thygesen, f. 18. Febr. 1866.
- I 6. Maren Thygesen, f. 14. Febr. 1868, d. 11. Aug. 1913.
- I 7. Kirstine Thygesen, f. 6. Marts 1870.
- I 8. Kirsten Marie Thygesen, f. 2. Decbr. 1871.
- I 9. Knud Thygesen f. 22. Maj 1873.
- I 10. Andrea Thygesen, f. 2. Juni 1876.

Farbroder Thyge ejede Gaarden Orneborg i Rind Sogn. Han var med i Trearskrigen 1848, 49, 50. I Krigen fik han sin ene Trømmehinde sprængt, og da han blev gammel, var han fuldstændig døv. Han var en høj og statelig Skikkelse; af Karakter var han stille og meget afmaalt. I hans Hjem kom der altid mange unge Mennesker, og navnlig til de store Julegilder var der Liv og Lystighed paa den gamle Gaard. Som Børn var vi altid glade for at besøge ham, thi han holdt meget af Børn. — Da han afstod Orneborg til sin Søn Frands, udskilte han en Parcel fra Gaarden og byggede sig herpaa et Hus, hvor han boede til sin Død.

- I 1. *Ellen Johanne Thygesen*, g. 12. Septbr. 1876 med Gaardejer Jacob Larsen, f. 21. Oktbr. 1849, i Fjølstervang i Vørgod Sogn (Ringkøbing Amt).

Deres Børn:

- X 1. Maren Larsen, f. 28. Marts 1878.  
 X 2. Ane Marie Larsen, f. 4. Septbr. 1881.  
 X 3. Knudsine Larsen, f. 10. Maj 1883.



Thyge Knudsen og Hustru.

- X 4. Larsine Larsen, f. 3. Marts 1886.  
 X 5. Thyra Julie Larsen, f. 27. Decbr. 1888.  
 X 6. Kirsten Drungstrup Larsen, f. 5. Oktbr. 1891.  
 X 7. Sylvine Kirstine Larsen, f. 7. Aug. 1896.
- X 1. *Maren Larsen*, g. 18. Novbr. 1902 med Gaardejer Jacob Østergaard Jacobsen, Søn af afdøde Sognefoged Mads Jacobsen i Fjølstervang i Vørgod Sogn. Jacob Ø. Jacobsen ejer nu sin Fødegaard, Kirkegaard i Fjølstervang.

Deres Børn:

1. Kirstine Østergaard, f. 3. Novbr. 1903.

2. Johanne Østergaard, f. 5. Septbr. 1905.
3. Lydia Østergaard, f. 18. Novbr. 1913.
4. Svend Aage Østergaard, f. 23. Septbr. 1917.

- X 3. *Knudstine Larsen*, g. 12. Marts 1907 med Gaardejer Anders Christian Andersen i Rødding i Vildbjerg Sogn.

Deres Børn:

1. Johanne Andersen, f. 12. Aug. 1908.
2. Magda Andersen, f. 12. Septbr. 1910.
3. Thorkild Andersen, f. 6. Jan. 1912.
4. Richard Andersen, f. 1915.
5. Jens Andersen, f. 1917.
6. Jacob Andersen, f. 1919.
7. Aage Andersen, f.
8. Julie Ingeborg Andersen, f. 1921.
9. Svend Erik Andersen, f. 1921.

- X 4. *Larsine Larsen*, g. 12. Febr. 1913 m. Gaardejer Niels Marinus Nielsen i Karstoft i Skarrild Sogn.

Deres Børn:

1. Ivar Nielsen, f. 1914.
2. Thyra Julie Nielsen, f. 1915.
3. Jacob Kristian Nielsen, f. 1921.

- X 7. *Sylvia Kirstine Larsen*, g. 20. Novbr. 1918 med Gaardejer Laurids Jørgen Lauridsen i Heinsvig.

Deres Børn:

1. Kristen Lauridsen, f. 1921.
2. Sidsel Marie Lauridsen, f. 1922.

- I 2. *Frands Thygesen*, g. 1ste Gang med Mette Marie Thygesen, Datter af Gaardejer Thyge Toustrup i Snejbjerg Sogn. Hun døde barnløs i 1901. Han giftede sig anden Gang den 18. Septbr. 1908 med Kirsten Marie Sørensen, f. 26. Septbr. 1883. Frands Thygesen solgte sin Fødegaard Orneborg og flyttede til Herning, hvor han er Vognmand.

Deres Børn:

1. Thyge Knudsen Thygesen, f. 25. Oktbr. 1908.
2. Mette Marie Thygesen, f. 17. April 1910.

3. Anna Kirstine Thygesen, f. 6. Aug. 1911.
4. Valborg Thygesen, f. 13. Juli 1914.
5. Svend Aage Thygesen, f. 20. Septbr. 1917.
6. Johannes Thygesen, f. 28. Novbr. 1919.
7. Kristian Thygesen, f. 9. Novbr. 1921.

- I 3. *Kirsten Thygesen*, g. m. Gaardejer Lars Bæk, Mørup Mark, Snejbjerg Sogn.

Deres Børn:

- i 1. Jens Pedersen Bæk, f. 25. Marts 1883.
- i 2. Thyge Knudsen Bæk, f. 7. Oktbr. 1881.
- i 3. Ane Marie Frandsine Bæk, f. 11. Jan. 1888.

Kirsten og Lars Bæk døde begge med faa Ugers Mellemrum i 1892, og Børnene blev sat i Pleje. Jens P. Bæk blev opdraget hos Niels Rønne i Tostrup i Gjellerup Sogn, og Thyge kom i Pleje hos Landmand Kristian Kristensen samme Sogn, medens Ane M. F. Bæk blev opdraget hos sin Morbroder Jens Olkjær Andersen i Snejbjerg Sogn.

- i 2. *Thyge Knudsen Bæk*, g. første Gang 15. April 1911 med Inger Marie Larsen, f. 21. Novbr. 1881, d. 28. Febr. 1919.

Deres Børn:

1. Bertha Marie Bæk, f. 17. Jan. 1913.
2. Signe Kirstine Bæk, f. 18. Juli 1914.
3. Kristian Brande Bæk, f. 9. Oktbr. 1915.
4. Martha Elisabeth Bæk, f. 17. Septbr. 1917.

- i 2. *Thyge Knudsen Bæk*, g. anden Gang 30. Septbr. 1920 m. Poulina Sørensen, f. 25. Septbr. 1876. De har en Landejendom i Vaadde i Ikast Sogn.

- i 3. *Ane Marie Frandsen Bæk*, g. 12. Oktbr. 1908 med Kristian Gade Pedersen, f. 18. Oktbr. 1879. Han ejer en Gaard i Thulstrup i Ikast Sogn.

Deres Børn:

1. Juliane Dortha Pedersen, f. 29. Juni 1909.
2. Hans Pedersen, f. 25. Oktbr. 1910.
3. Jens Olkjær Pedersen, f. 8. Novbr. 1911.
4. Anna Kirstine Pedersen, f. 10. Jan. 1914.



5. Laurids Kristian Pedersen, f. 31. Jan. 1916.

6. Olga Marie Pedersen, f. 6. Decbr. 1919.

- I 5. *Ane Thygesen*, g. 26. Juni 1892 med Bager Jens Olkjær Andersen, f. paa Mors 22. Juni 1865, død 20. Juni 1904.

Deres Børn:

k 1. Anders Blaabjerg Andersen, f. 30. Marts 1893.

k 2. Martin Thyge Andersen, f. 19. Juli 1894.

k 3. Laurids Kristian Andersen, f. 11. Oktbr. 1895, død 30. Maj 1906.

k 4. Ane Margrethe Andersen, f. 8. Oktbr. 1897.

k 5. Marius Juul Andersen, f. 21. Decbr. 1899.

k 6. Gotfred Andersen, f. 6. Marts 1901.

k 7. Marinus Thorvald Andersen, f. 21. Maj 1902.

k 8. Olga Jensine Andersen, f. 6. Juli 1904, d. 17. Febr. 1918.

- k 1. *Anders Blaabjerg Andersen*, g. 23. Jan. 1918 m. Marie Cicilie Kristensen (f. 2. Septbr. 1892), Datter af Gaardejer Søren Kristensen i Timring Sogn, bor nu i Snejbjerg Sogn. Anders Blaabjerg ejer Landejendommen »Bakkely« i Toftlund i Ikast Sogn.

Deres Børn:

1. Jens Olkjær Blaabjerg Andersen, f. 11. April 1919.

2. Holger Blaabjerg Andersen, f. 18. Febr. 1921.

3. Dagny Blaabjerg Andersen, f. 12. Jan. 1926.

- k 2. *Martin Thyge Andersen*, g. 13. Maj 1919 m. Mette Kirstine Hoffmann (f. 3. Maj 1896), Datter af Kristian Hoffmann i Vinding.

Deres Børn:

1. Katrine Hoffmann Andersen, f. 2. Septbr. 1920.

2. Olga Hoffmann Andersen, f. 1. Jan. 1922.

3. Svend Aage Hoffmann Andersen, f. 9. Decbr. 1923.

4. Jens Olkjær Hoffmann Andersen, f. 10. Decbr. 1924.

- k 4. *Ane Margrethe Andersen*, g. 21. Septbr. 1923 med Elvin Marinus Tholstrup (f. 19. Maj 1894). Han er Landmand og bor i Toftlund i Ikast Sogn.

Deres Barn:

Jens Karl Tholstrup, f. 2. April 1926.

Bager Jens Olkjær Andersen ejede i nogle Aar et Bageri i Snejbjerg, men solgte det og købte en Landejendom i Helstrup i Snejbjerg. Hans Enke drev med stor Dygtighed og Flid denne Ejendom og opdrog sin store Børneflokk. Nu ejes Gaarden af Sønnen Marius Juul.

- I 6. *Maren Thygesen*, g. 10. Novbr. 1891 med Johannes Marinus Madsen (f. 27. Jan. 1886). Han ejede i mange Aar en Gaard paa Munksgaard Mark i Snejbjerg Sogn. Nu ejes Gaarden af Sønnen Arnold.

#### Deres Børn:

- I 1. Mads Kristian Madsen, f. 17. Novbr. 1892.
- I 2. Inger Marie Madsen, f. 27. Novbr. 1893.
- I 3. Thyra Kirstine Madsen, f. 4. April 1895, d. 26. Maj 1931.
- I 4. Arnold Madsen, f. 12. Maj 1896.
- I 5. Anton Marinus Madsen, f. 2. Decbr. 1897.
- I 6. Laura Kirstine Madsen, f. 20. Decbr. 1899.
- I 7. Anna Katrine Madsen, f. 29. Aug. 1901.
- I 8. Martha Otthilie Madsen, f. 30. Aug. 1902.
- I 9. Thyge Søndergaard Madsen, f. 12. Jan. 1904.
- I 10. Valdemar Marinus Madsen, f. 3. Juni 1905, død 7. Juli 1906.
- I 11. Valdemar Marinus Madsen, f. 12. Decbr. 1906.
- I 12. Alfred Georg Madsen, f. 2. Aug. 1908.
- I 13. Oscar Madsen, f. 16. Aug. 1909.
- I 14. Magda Elionora Madsen, f. 12. Marts 1911, død 29. April 1913.

Maren Thygesen døde 1913.

- I 6. *Laura Madsen*, g. 18. Juni 1919 med Jensenius Pedersen, som er Landmand i Hamborg i Rind Sogn.

#### Deres Børn:

- 1. Tage Midtgaard Pedersen, f. 19. Maj 1920.
  - 2. Magda Pedersen, f. 1923.
  - 3. Johannes Pedersen, f. 4. Oktbr. 1924.
- I 7. *Petrine Katrine Kirstine Thygesen*, f. 6. Marts 1870, g. m. Arbejdsmand Rasmus Jensen, f. 8. Septbr. 1868. Gift 8. April 1892 og bosiddende i Aarhus.

## Deres Børn:

- V 1. Ane Marie Jensen, f. 21. Marts 1893, død af spansk Syge 6. Oktbr. 1918.
  - V 2. Jensine Jensen, f. 13. Decbr. 1895.
  - V 3. Oskar Rudolf Jensen, f. 10. Marts 1897, d. 1903.
  - V 4. Sigrig Severine Jensen, f. 5. Novbr. 1899.
  - V 5. Thora Dorthæa Jensen, f. 2. Febr. 1901, d. 1907.
  - V 6. Erna Alfrida Jensen, født 21. Febr. 1905.
  - V 7. Metha Alvilda Jensen, f. 2. Juni 1908.
- V 1. *Ane Marie Jensen* blev i 1913 gift med Glarmester Sylvius Thvede Eriksen, Aarhus, f. 26. Maj 1891.

## Deres Børn:

- 1. Brune Eriksen, f. 10. April 1913.
  - 2. Karl Johan Eriksen, f. 17. Aug. 1915.
  - 3. Sylvia Eriksen, f. 26. Oktbr. 1916.
- V 2. *Jensine Jensen* blev den 6. Septbr. 1914 gift med Barber Poul Ansgar Kristensen, Aarhus, f. 29. Juni 1894.

## Deres Børn:

- 1. Poula Elise Kristensen, f. 14. Febr. 1915.
  - 2. Ruth Kristensen, f. 31. Jan. 1923.
- V 4. *Sigrig Jensen* blev i 1917 gift med Maskinsnedker Holger Emil Jensen, Aarhus, f. 10. Febr. 1898.

## Deres Børn:

- 1. Karl Aage Jensen, f. 29. April 1917.
  - 2. Else Marie Jensen, f. 12. Aug. 1918.
- I 7. *Anna Katrine Madsen*, g. 18. Juni 1926 med Karl Viggo Pedersen, f. 20. Juli 1901. De ejer en Landejendom i N. Vium. Lauras og Annas Mænd er Brødre.
- I 8. *Kirsten M. Thygesen*, g. 7. Maj 1895 med Jens Martinus Kristensen, f. i Tanderupkær 28. Jan. 1868. De bor i Kollund.

## Deres Børn:

- 1. Ane Marie Frandsen Kristensen, f. 6. Febr. 1896.
- 2. Thyge Søndergaard Kristensen, f. 6. Aug. 1897.
- 3. Ellen Marie Kristensen, f. 4. Febr. 1900.

4. Jens Kristian Kristensen, f. 30. April 1905.
5. Laurids Kristensen, f. 1. Jan. 1908, d. 6. Jan. 1908.
6. Birgitte Marie Kristensen, f. 15. Marts 1910, d. 6. Jan. 1919.
7. Laurids Olkjær Kristensen, f. 15. Marts 1910.
8. Otto Kristensen, f. 18. Juni 1913.
9. Magnus Kristensen, f. 1. Septbr. 1915.
10. Alfred Kristensen, f. 25. Novbr. 1918.

- I 9. *Knud Thygesen*, gift med Maren Albech Sørensen, f. 19. April 1885, Datter af Gaardejer Kresten Sørensen i Ejstrup i FASTER Sogn. De unge overtog Gaarden 1916.

Deres Børn:

1. Thyge Marius Thygesen, f. 12. Septbr. 1909.
2. Kristian Arnold Thygesen, f. 7. Marts 1911.
3. Alfred Thygesen, f. 7. Novbr. 1902.
4. Harald Thygesen, f. 1. Decbr. 1917.

- I 10. *Andrea Thygesen*, ugift, er Husbestyrerinde i København.

### Slægten fra FASTERLUND i FASTER SOGN.

- E 5. *Mads Knudsen*, gift med Ida Andersdatter, f. 23. April 1832, d. 2. Novbr. 1912.

Deres Børn:

- J 1. Johanne Knudsen, f. 7. Aug. 1861, d. 7. Aug. 1918
- J 2. Anders Knudsen, f. 30. April 1863.
- J 3. Kirsten Knudsen, f. 4. Juli 1865.
- J 4. Knud Knudsen, f. 31. Marts 1868.
- J 5. Jensine Knudsen, f. 28. Novbr. 1870.
- J 6. Jens Knudsen, f. 28. Oktbr. 1873.
- J 7. Peder Christian Knudsen, f. 7. Marts 1876.

Mads Knudsen blev gift den 11. Novbr. 1860 med Ida Chatrine Andersdatter af FASTERLUND. De holdt Guldbryllup i 1910. De boede hele deres Liv paa FASTERLUND. Han døde 15. Oktbr. 1921, 93 Aar gl.

- J 1. *Johanne Knudsen*, gift med Landmand Hans P. Nielsen (fra Sedding), f. 13. Jan. 1860.

Deres Børn:

- Q 1. Niels Jørgen Nielsen, f. 3. Jan. 1900.  
 Q 2. Mads Knudsen Nielsen, f. 27. Marts 1903.
- Q 1. *N. J. Nielsen*, g. 15. April 1922 m. Marie Jensen.



Mads Knudsen og Hustru.

Deres Børn:

1. Johanne Nielsen.
  2. Hans Henry Nielsen.
- Q 2. *Mads Knudsen Nielsen*, siden 1922 Journalist ved »Viborg Stiftstidende«, gift 12. Jan. 1921 med Agnes Nøhr (fra Hjerteberg ved Slige).

Deres Søn:

Vagn Nøhr Nielsen.

- J 2. *Anders Knudsen*, f. 30. April 1863, gift med Ane Kathrine Jensen (fra Sedding), f. 22. April 1863.

## Deres Barn:

Ida Katrine Knudsen, f. 27. Maj 1891.

Anders Knudsen og Hustru bor i Fasterlund, Faster Sogn. Han har været Medlem af Sogneraadet og er i Hjælpekassens Bestyrelse.

- J 3. *Kirsten Knudsen*, f. 4. Juli 1865, gift med And. Nielsen (viet den 5. Juli 1888), født den 25. Febr. 1855.

## Deres Børn:

- R 1. Kirsten Kathrine Ida Andersen, f. 12. April 1889.  
 R 2. Kirsten Kirstine Andersen, f. 28. April 1891.  
 R 3. Mads Knudsen Fasterlund Andersen, f. 4. April 1893.  
 R 4. Julius Damgaard Andersen, f. 28. Juli 1895.  
 R 5. Augusta Andersen, f. 29. April 1897.  
 R 6. Knud Andersen, f. 9. April 1900.  
 R 7. Dagmar Andersen, f. 6. Juli 1902.  
 R 8. Aage Bernhard Andersen, f. 11. Marts 1904.  
 R 9. Annine Dusine Andersen, f. 13. Marts 1908.  
 R 10. Johanne Andersen, f. 25. Jan. 1910, d. 21. Septbr. 1910.

Anders Nielsen, kaldet Damgaard, ejede i en lang Aarrække Damgaard i Bølling Sogn. Har nu afstaaet Gaarden og bor paa »Damgaardsminde« pr. Kongsholm St. Han har i Tidens Løb haft en Mængde Tillidshverv: Medlem af Sogneraadet i 6 Aar, af Skolekommissionen i 9 Aar, i Værgeraadet i 6 Aar, Jordboniteringsmand i 7 Aar, Kasserer for Bølling Mejeri i 7 Aar samt Formand for samme Mejeri i 5 Aar.

- R 1. *Kirsten K. Ida Andersen*, gift med Gaardejer Markus Madsen i Bølling.

## Deres Børn:

1. Anders Damgaard Madsen, f. 4. Septbr. 1909.  
 2. Mads Kristian Madsen, f. 21. Septbr. 1910.  
 3. Johanne Kirstine Madsen, f. 25. Jan. 1913.  
 4. Jacobine J. Madsen, f. 23. Jan. 1916.
- R 2. *Kirsten Kirstine Andersen*, gift med Jens Henrik Jensen fra Stauning. Ejer Damgaard i Bølling. Han er Kasserer for Bølling Mejeri.

## Deres Børn:

1. Ane Katrine Jensen, f. 16. Maj 1916.
2. Anders Damgaard Jensen, f. 27. Oktbr. 1918.
3. Henry Jensen, f. 12. Juli 1922.
4. Kristen Damgaard Jensen, f. 18. Juli 1925.
5. Johanne Damgaard Jensen, f. 6. Novbr. 1926.

- R 3. *Mads Knudsen FASTERLUND ANDERSEN*, gift med Minna Thomsen fra Hjørring. De bor i Dejbjerg.

## Deres Børn:

1. Ane Marie Andersen, f. 16. Juni 1919.
2. Anders Damgaard Andersen, f. 8. Jan. 1923.
3. Frode Andersen, f. 17. Juli 1925.

- R 4. *Julius Damgaard Andersen*, gift med Johanne Jensen fra Lem. Bor i Løgstrup i Hanning Sogn.

## Deres Børn:

1. Niels Christen Damgaard Andersen, f. 20. Aug. 1922.
2. Anders Damgaard Andersen, f. 28. April 1925.
3. Astrid Damgaard Andersen, f. 10. Novbr. 1926.

- J 4. *Knud Knudsen*, gift med Ane Juditte Pedersen, f. 22. Aug. 1867.

## Deres Børn:

- S 1. Lars Knudsen, f. 9. Novbr. 1892.
- S 2. Ane Jensine Knudsen, f. 18. Decbr. 1893, d. 16. Jan. 1894.
- S 3. Jens Andreas Knudsen, f. 19. Jan. 1895.
- S 4. Ida Kathrine Knudsen, f. 22. Juli 1896.
- S 5. Ane Knudsen, f. 9. Juni 1898.
- S 6. Mads Knudsen, f. 28. Juli 1899.
- S 7. Jens Peder Knudsen, f. 19. Febr. 1901.
- S 8. Maren Frederikke Knudsen, f. 5. Septbr. 1902.
- S 9. Harald Christian Knudsen, f. 25. Oktbr. 1903.
- S 10. Johanne Mathilde Knudsen, f. 14. Juni 1905.
- S 11. Ejnar Knudsen, f. 11. Septbr. 1907.
- S 12. Frederik Knudsen, f. 9. Febr. 1909.

Knud Knudsen ejer en Gaard i Ølstrup pr. Lervang St. Han har i en lang Aarrække været Sognefoged og 13 Aar i Sogneraadet, Formand i 2 Aar, samt i flere Aar Formand for Mejeriet m. m.

S 1. *Lars Knudsen*, gift med Klara Jensen, Datter af Gaard-ejer Jens Jensen i Bøjkum i Brejning Sogn. De bor i Langagergaarde i Brejning Sogn. Ingen Børn.

S 3. *Jens Knudsen*, gift med Astrid Kristensen, Datter af Folke-tingsmand Kr. Kristensen, Høvergaard i Høver Sogn. De bor i Langagergaarde i Brejning Sogn.

Deres Søn:

Knud Knudsen, f. 18. Febr. 1926.

S 6. *Mads Knudsen*, gift med Dagny Jensen, Datter af Murer-mester Telle Jensen. De bor i Vesterbæk i Brejning Sogn.

Deres Datter:

Ane Knudsen, f. 14. Marts 1926.

S 8. *Maren Knudsen*, gift 22. April 1927 med Thorvald Schmidt (fra København), bor i Fiskebækgaard i Nørre Vium.

J 5. *Jensine Knudsen*, gift med Laurids Lauridsen, f. 27. Febr. 1871 (viet 28. Novbr. 1893).

Deres Børn:

T 1. Povline Nielsine Lauridsen, f. 30. Jan. 1895.

T 2. Ida Kathrine Lauridsen, f. 2. Maj 1897.

T 3. Emma Lauridsen, f. 16. Decbr. 1899.

T 4. Mads Knudsen Lauridsen, f. 2. Novbr. 1902.

T 5. Agnes Lauridsen, f. 17. April 1905.

T 6. Georg Lauridsen, f. 7. Juli 1907.

Laurids Lauridsen er født i Skaarup i Hanning og bor nu i Mølgaard i Sædding. Han har i flere Aar været Medlem af Sogneraadet m. m.

T 1. *Pouline N. Lauridsen*, g. 16. Aug. 1918 med Jens Claus-ager Gammeljord, født i Gammeljord i Sædding. Han er Landmand og bor paa Varde Søndermark.

Deres Børn:

1. Anna Gammeljord, f. 3. Juli 1919.

2. Laurids Gammeljord, f. 8. April 1922.

3. Søren Gammeljord, f. 15. Decbr. 1924.



- T 2. *Ida Kathrine Lauridsen*, gift 16. April 1920 med Chr. Ellekjær Pedersen (født paa Mors 28. April 1882). Han er Avlsbruger i Varde.

Deres Børn:

1. Karen Ellekjær Pedersen, f. 15. Maj 1921.
2. Laurids Ellekjær Pedersen, f. 21. April 1923.
3. Jensine Ellekjær Pedersen, f. 17. Novbr. 1924.

- J 6. *Jens Knudsen*, gift med Kirsten Nielsen, f. 26. Aug. 1873.

Deres Børn:

- U 1. Mads FASTERLUND Knudsen, f. 20. Juli 1896.
- U 2. Mads Møller Knudsen, f. 11. Decbr. 1897.
- U 3. Ida Kathrine Knudsen, f. 5. Aug. 1901.
- U 4. Alfred Nørgaard Knudsen, f. 9. Juni 1907.

Jens Knudsen bor i Vørgød Sogn.

- U 1. *Mads F. Knudsen*, gift 28. Novbr. 1922 med Kristiane Pedersen fra Skjern.

Deres Barn:

Hilda Ruth Knudsen, f. 27. Febr. 1924.

- U 2. *Mads M. Knudsen*, gift 26. Novbr. 1921 med Maren Lyhne.

Deres Børn:

1. Jens Holger Knudsen, f. 29. Decbr. 1923.
2. Kresten Emil Knudsen, f. 1925.

- U 3. *Ida Kathrine Knudsen*, gift med Ole Jacob Olesen, Randbøl.

- J 7. *Peder Christian Knudsen*, gift med Kirsten Andersen, f. 17. Oktbr. 1876.

Deres Børn:

- V 1. Ida Kathrine Knudsen, f. 18. Aug. 1900.
- V 2. Ane Margrethe Knudsen, f. 16. Decbr. 1901, d. 29. Juni 1917.
- V 3. Mads Knudsen, f. 7. Decbr. 1904.
- V 4. Ane Kirstine Knudsen, f. 3. April 1906.
- V 5. Ester Marie Knudsen, f. 26. Maj 1908.
- V 6. Peder Nygaard Knudsen, f. 16. Oktbr. 1909.

- V 7. Johannes Knudsen, f. 30. Aug. 1911.  
 V 8. Gerda Knudsen, f. 4. Marts 1914.  
 V 9. Johanne Knudsen, f. 30. Septbr. 1916.

Peder Chr. Knudsen har været Medlem af Sogneraadet for Borris-Faster.

### Familien fra Trolldhede.

- E 7. *Knud Knudsen*, gift m. Else Jacobsen, d. 27. Septbr. 1901.

#### Deres Børn:

- K 1. Else Marie Knudsen, f. 14. Aug. 1867, d. 30. Marts 1899.  
 K 2. Jacob Knudsen, f. 23. Febr. 1869, d. 20. Juni 1895.  
 K 3. Knud Christian Knudsen, f. 25. April 1872.  
 K 4. Anton Knudsen, f. 2. Novbr. 1876.  
 K 5. Kirsten Knudsen, f. 13. April 1880, d. 7. April 1887.
- K 1. *Else Marie Knudsen*, gift med Landmand Hartvig Kristian Andersen (fra S. Felding).

#### Deres Børn:

- Anders Kr. Andersen, f. 7. Aug. 1887.  
 Ane A. Andersen, f. 14. Jan. 1882.

*Anders Kr. Andersen* er ansat som Betjent ved Vestre Fængsel og bor i Valby. Hans Kone hedder Carla. De har en Søn, som hedder Arne.

*Ane A. Andersen* er gift med Tømrer Oscar Petersen. De bor paa Frederiksberg.

- K 3. *Knud Christian Knudsen*, gift 1ste Gang med Johanne Vilhelmine Andersen (f. 15. Febr. 1876, d. 10. Marts 1915), Datter af Gaardejer Mikkil Andersen, Brogaard i Bøvling; viet 4. Novbr. 1898.

#### Deres Børn:

- r 1. Else Knudsen, f. 3. Marts 1900.  
 r 2. Birgitte Kirstine B. Knudsen, f. 11. Oktbr. 1901.  
 r 3. Knud Knudsen, f. 30. Oktbr. 1902.

- r 4. Niels Merrild Broegaard Knudsen, f. 3. Juni 1901.
  - r 5. Peter Knudsen, f. 3. Juni 1905.
  - r 6. Johannes Knudsen, f. 3. Juni 1905.
  - r 7. Kristian Ricard Knudsen, f. 14. April 1907.
  - r 8. Elna Rahbek Knudsen, f. 27. Jan. 1912.
  - r 9. Dagny Marie Knudsen, f. 1. Juli 1913.
- K 3. G. 2. G. med Petra Kirkegaard Jacobsen, f. 3. Maj 1886,  
D. af Gaardejer Kr. Kirkegaard Jacobsen i Nørre Vium.

Deres Barn:

- r 10. Minna Johanne Knudsen, f. 26. Oktbr. 1921.



Knud Knudsen.



Else Knudsen.

Knud Chr. Knudsen ejer Dalgaard i Troldhede, Assing Sogn. Gaarden er paa 53 Tdr. Land. Han er Medlem af Menighedsraadet for Troldhede Kirke-distrikt og fra 1918 til 1925 Medlem af Sogneraadet i Assing.

- r 2. *Birgitte Kirstine Broegaard Knudsen*, gift med Lærer Christian Mernild i St. Ajstrup ved Nibe.

Deres Barn:

- Minna Broegaard Mernild, f. 4. April 1926.

- L 4. *Anton Knudsen*, gift med Kirstine Marie Kristensen, D. af Knud Kristensen, Nr. Vium (bor nu i Hanning). — Ingen Børn. — Anton Knudsen ejer en lille Gaard i Nærheden af Troldhede Station. Han er Medlem af Menighedsraadet i Troldhede Kirke-distrikt.

## Slægten fra Finderup (Hanning Sogn).

- E 8. *Kirsten Knudsen*, gift med Jens Larsen, f. 11. Septbr. 1811,  
d. 5. Maj 1894. De ejede en lille Gaard i Finderup.  
Kirsten Knudsen døde 9. Maj 1914.

### Deres Børn:

- L 1. *Katrine Larsen*, f. 12. Aug. 1873, d. 15. Juni 1892.



Kirsten Larsen, f. Knudsen, med Barnebarn.

- L 2. *Kirsten Larsen*, f. 7. April 1876, d. 29. Juli 1885.  
L 3. *Larsine Larsen*, f. 20. Aug. 1877.  
L 4. *Knud Larsen*, f. 8. Febr. 1880.  
L 5. *Sørense Larsen*, f. 9. Marts 1881.
- L 3. *Larsine Larsen*, gift med Enevold Esbensen, d. 31. Juli 1922.

### Deres Børn:

- aa. *Elna Katrine Esbensen*, f. 25. Juli 1898.  
ab. *Niels Hansen Esbensen*, f. 20. Novbr. 1909.
- L 1. *Knud Larsen*, gift med Otthea Povlsen.

## Deres Børn:

- A 1. Jens Schou Larsen, f. 8. Oktbr. 1905.
- A 2. Kirstine Larsen, f. 4. April 1907.
- A 3. Povl Letager Larsen, f. 16. Juni 1909.
- A 4. Oline Larsen, f. 18. Febr. 1911, død ca. 1 Aar. gl.
- A 5. Ole Larsen, f. 15. Marts 1912.
- A 6. Johannes Larsen, f. 30. Maj 1914.

Disse Børn er født i Finderup, hvor Knud Larsen ejede sin Fødegaard. Han rejste til Amerika i 1915 med hele Familien og tog der Præsteeksamen og er nu Præst i Cushing i Nebraska. Her er Børneflokket forøget med 6; Tvillinger to Gange. Af de i Amerika fødte Børn kan nævnes Martin Luther og Katrine (Tvillinger), Eleonora samt

Theodor Ingemann Larsen, f. 14. Jan. 1926.

Knud Gerhard Larsen, f. 14. Jan. 1926.

- L 5. *Sorensen Larsen*, gift 1ste Gang 1913 med Gaardejer K. Knudsen i Ejssing, d. 1921.

## Deres Børn:

Mariane Knudsen, f. 23. Jan. 1915.

Kirsten Knudsen, f. 29. Septbr. 1916.

- L 5. Gift anden Gang 15. Marts 1923 med Enkemand Peder Nørgaard i Ejssing.

## Deres Barn:

Jens Larsen Nørgaard, f. 19. Aug. 1924.

**Familien fra Fjølstervang.**

(Vorgod Sogn, Ringkøbing Amt.)

- E 9. *Niels Peder Knudsen*, gift med Ellen Marie Jensen.

## Deres Børn:

M 1. Jens Knudsen, f. 18. Novbr. 1868.

M 2. Knud Knudsen, f. 14. April 1870.

- M 3. Ane Marie Knudsen, f. 15. Jan. 1872.
- M 4. Peder Christian Knudsen, f. 1. Novbr. 1873.
- M 5. Kirsten Knudsen, f. 4. Juli 1876.
- M 6. Maren Bjørslev Knudsen, f. 31. Maj 1878, d. 1902.
- M 7. Jens Laurids Knudsen, f. 26. Jan. 1880.
- M 8. Mette Kirstine Knudsen, f. 21. April 1882.
- M 9. Søren Andreas Knudsen, f. 1. Septbr. 1885.
- M10. Kresten Kirk Knudsen, f. 7. Jan. 1889.



Niels Peder Knudsen og Hustru.

*Ellen Marie Jensen* var Datter af Snedker og Landmand Jens Hollænder Pedersen, som ejede en lille Ejendom paa ca. 40 Tdr. Land i Fjølstervang. Hendes Moder hed Ane Marie Andersdatter. Ellen Marie Jensen var født 31. Decbr. 1841, død 9. Maj 1906. Hendes Fader døde 1856; i Skiftet efter ham blev der 854 Rdl. til Deling imellem Børnene og Enken, som døde 1872. Niels P. Knudsen og Hustru boede hele Tiden i Fjølstervang og ligger begravet paa Fjølstervang Kirkegaard.

- M 1. *Jens Knudsen*, gift med Sigrid Frederiksen, Datter af Sta-

tionsforstander Jørgen Marius Frederiksen og Hustru Magdalene, f. Steffensen. Frederiksen var i mange Aar Stationsforstander i Kibæk, senere i Hjortshøj, Ikast og Børkop, hvorfra han pensioneredes. Bor nu paa Strib.

#### Deres Børn:

- K 1. Helga Magdalene Knudsen, f. 6. Juli 1891.
- K 2. Sigrid Ellen Knudsen, f. 4. Septbr. 1893.
- K 3. Hedvig Knudsen, f. 14. Decbr. 1896.
- K 4. Ragna Knudsen, f. 16. April 1895.
- K 5. Ingrid Knudsen, f. 1. Decbr. 1897, d. 14. Aug. 1901.
- K 6. Jens Verner Knudsen, f. 13. Marts 1902.
- K 7. Otto Knudsen, f. 18. Novbr. 1903.
- K 8. Gunnar Knudsen, f. 10. Marts 1906.
- K 9. Elna Knudsen, f. 9. Juni 1912 i Beresford, S. Dakota, U. S. A.

J. Knudsen var i mange Aar Manufakturhandler i Faaborg, men flyttede senere med Familien til Blair i Nebraska i U. S. A. Her tog han paa Præsteskolen og bestod sin sidste Eksamen 1910. Var derefter Præst i Beresford, S. Dakota, senere i Brooklyn og siden 1926 i Calgary i Staten Alberta i Canada, hvor han tillige er Højskoleforstander.

- K 1. *Helga M. Knudsen*, gift med Oluf Ingvard Nielsen, f. 15. Jan. 1895 i Kædeby paa Langeland. Har en Farm i Denver, Colorado.

#### Deres Børn:

- 1. Grace Inger Magdalene Nielsen, f. 6. Juli 1917 i Beresford, S. Dakota, U. S. A.
- 2. Ellen Marie Elizabeth Nielsen, f. 6. Febr. 1919 i Beresford, S. Dakota, U. S. A.
- 3. Heldah Ester Sigrid Nielsen, f. 7. Maj 1920, d. 8. Maj 1920.
- 4. Arnold Eli Oluf Nielsen, f. 27. Aug. 1922, d. 28. Aug. 1922.
- 5. Aaron Elmer Helge Nielsen, f. 27. Aug. 1922, d. 27. Aug. 1922.
- 6. Edvin Carl Ruben Nielsen, f. i Denver, Colorado, 10. Oktbr. 1925.

- K 2. *Sigrid Knudsen*, gift 24. Septbr. 1912 med Pastor Ditlev Goth. Monrad Bach. Pastor Bach var først Præst paa New Zeeland, senere i Maji i Japan og nu i Schimemosiki, Japan.

Deres Børn:

1. Stanley Monrad Bach, f. 25. April 1916 paa New Zeeland.
  2. Svend Aage Bach, f. 20. Maj 1918 i Maji, Japan.
  3. Austin Winfred Bach, f. 12. Marts 1920 i Maji, Japan.
  4. Eirên Ragna Bach, f. 27. Juni 1922, d. 6. Jan. 1923.
  5. David Rudolph Bach, f. 24. April 1924 i Schimemosiki, Japan.
  6. Eunice Elizabeth Bach, f. 4. April 1926 i Schimemosiki, Japan.
- K 3. *Hedvig Knudsen* er Lærerinde paa Dana Højskole, Calgary, Alberta, Canada.

- K 4. *Ragna Knudsen* er Diakonisse paa Eben Ezer, Brush, Colorado.

- K 6. *Jens Verner Knudsen*, gift 6. Juni 1924 med Sara Nielsine Girts.

Deres Barn:

Margaret Sigrid Knudsen, f. 4. Maj 1926 i Brooklyn.

- K 7. *Otto Arne Knudsen*, gift 12. Maj 1925 med Dagny Albina Nissen fra Dannabrog, Nebraska, hvor han er Forpagter af en Gaard paa 300 Tdr. Land.

Deres Barn:

Eiren Knudsen, f. 13. Marts 1926.

- K 8. *Gunnar Knudsen*, Student paa Wagner College, St. Island, New York.

- M 2. *Knud Knudsen*, gift med Sidsel Kirstine Andersen, f. 13. Marts 1881, D. af Gaardejer Anders C. Jensen, Helstrup.

Deres Børn:

- N 1. Ellen Marie Knudsen, f. 31. Juli 1900, d. 22. Septbr. 1901.



- N 2. Niels Peder Knudsen, f. 3. Aug. 1901.
- N 3. Ester Knudsen, f. 23. Oktbr. 1903.
- N 4. Anders Vestergaard Knudsen, f. 19. Maj 1906.
- N 5. Kristian Øvig Knudsen, f. 12. Marts 1909.
- N 6. Johannes Bækgaard Knudsen, f. 2. Septbr. 1911.
- N 7. Ejnar Knudsen, f. 7. Juli 1914.
- N 8. Anna K. B. Knudsen, f. 25. Decbr. 1916.
- N 9. Jens Verner Knudsen, f. 2. Aug. 1919.
- N 10. Emil Søndergaard Knudsen, f. 14. Marts 1922.

Knud Knudsen var i mange Aar Lærer, fast ansat i Timring, men købte i 1910 en Gaard i Fiskbæk i Herborg Sogn, hvor han endnu bor. I en Aarrække Formand for Videbæk Mejeri, Hjælpekasseformand, Menighedsraadsmedlem m. v.

- N 2. *Niels P. Knudsen*, gift 19. Juli 1925 med Rosa Skøtt, Datter af Rentier A. Skøtt og Hustru, Seest.

Deres Barn:

Knud Skøtt Knudsen, f. 1926.

N. P. Knudsen er Lagerchef paa en Trikotagefabrik i Kolding. Han udgav i 1923 Digtsamlingen: Solskinsregn.

- M 3. Ane Marie Knudsen, gift med fhv. Mølle ejer Niels Busk, f. 10. April 1868.

Deres Børn:

- O 1. Niels Peder Busk, f. 7. Aug. 1895.
- O 2. Alfred Hermann Busk, f. 20. Jan. 1899.
- O 3. Ejler Marius Busk, f. 15. April 1902.
- O 4. Marentius Bjørslev Busk, f. 6. Decbr. 1903.
- O 5. Elna Marie Busk, f. 18. Jan. 1907, d. 11. Marts 1915.

Niels Busk har ejet en Mølle i Herning, Dampmøllen i Silkeborg og siden Phønix Mølle i Varde. Er nu Rentier og ejer »Christianslund« i Ølgod Sogn.

- O 4. *Marentius B. Busk*, gift med Marie A. Fosgerau, f. 12. April 1901. Ejer Phønix Mølle i Varde.

Deres Barn:

Edith Margrethe Busk, f. 27. Marts 1926.

- M 4. *P. C. Knudsen*, gift 11. April 1903 med Barbara Kirstine Bennetsen (f. 12. April 1871), Datter af Gaardejer i Janderup Frands Bennetsen (f. 25. Decbr. 1836, d. 23. Juni 1881) og Hustru Ane Kirstine Mette Marie Jacobsen Ribber (f. 21. Marts 1841, d. 15. Juli 1875).

P. C. Knudsen tog Præliminæreksamen fra »Faaborg og Omegns Realskole« 1891, var Højskolelærer ved Hesselballe og Stevns Højskoler 1891—1897; tog Lærereksamen fra Silkeborg Seminarium 1899. Derefter Lærer ved Bælum Højskole og senere Forstander for Janderup Højskole pr. Varde til 1902. Lærer ved Cand. Jacobsens Realskole i Aalborg 1902—05 og siden ved Aalborg kommunale Skolevæsen. — Har skrevet en Del Stamtavler, bl. a. Riberslægten og Aalborgslægterne Strøbyberg, Stuhr og Obel, Familien Holm til Eskjær m. fl.; udgav i 1922: Aalborg Kommunes Jorder fra 1516—1869. — I 4 Aar Bestyrelsesmedlem for »Historisk Samfund for Aalborg Amt«, i en Aarrække Medlem af Bestyrelsen for Aalborg konservative Vælgerforening, Sekretær og Kasserer for samme Forening.

- M 5. *Kirsten Knudsen* (f. 4. Juli 1876), gift med Chr. Ørskov (f. 14. Aug. 1872).

#### Deres Børn:

- P 1. Johannes Ørskov, f. 22. Juli 1895.  
 P 2. Sidsel Marie Ørskov, f. 27. Oktbr. 1897.  
 P 3. Ellen Marie Ørskov, f. 11. Juni 1899.  
 P 4. Niels Peter Ørskov, f. 11. Juli 1901.  
 P 5. Anders Christian Ørskov, f. 16. Marts 1903.  
 P 6. Maren Kirstine Ørskov, f. 8. Maj 1905.  
 P 7. Kirsten Katrine Ørskov, f. 10. Septbr. 1907.  
 P 8. Gotfred Ørskov, f. 7. Novbr. 1909.  
 P 9. Elna Ørskov, f. 10. Febr. 1912.  
 P 10. Dagmar Ørskov, f. 10. Febr. 1912.

Chresten Ørskov ejer sin Fødegaard (52 Tdr. Land) i Fjølstervang, Vorgod Sogn. — I Bestyrelsen for Rimmerhus og Fjølstervang Mejerier henholdsvis 4 og 8 Aar, Medlem af Skolekommissionen og har været i Bestyrelsen for Venstreforeningen i Fjølstervang.

- P 1. *Johannes Ørskov*, gift 20. Maj 1920 med Kirsten Katrine Bækgaard (f. 1. Jan. 1897, d. 15. April 1925), Datter af Gaardejer og Møller Jørgen Bækgaard i Fjølstervang.

## Deres Børn:

1. Christen Ørskov, f. 29. Aug. 1921.
2. Ketty J. Ørskov, f. 11. Maj 1923.

P 2. *Sidsel M. Ørskov*, gift 5. April 1918 med Snedkermester Anton Skovgaard Madsen, f. 13. April 1890.

## Deres Børn:

1. Niels Christian Madsen, f. 22. April 1919.
2. Lydia Madsen, f. 30. Maj 1921.
3. Gerda Skovgaard Madsen, f. 10. Juli 1925.

P 3. *Ellen Marie Ørskov*, gift 5. April 1918 med Snedkermester Ole Christian Madsen, f. 26. Septbr. 1892.

## Deres Børn:

1. Ketty Kirstine Madsen, f. 10. April, d. 5. Juli 1919
2. Ketty Kirstine Madsen, f. og d. 26. Maj 1920.
3. Ketty Kirstine Madsen, f. 19. Juni 1921.
4. Kirsten Ørskov Madsen, f. 31. Decbr. 1924.

Anton Sk. Madsen og Ole C. Madsen er Brødre, Søner af Gaardejer Niels Chr. Madsen og Hustru Kirstine Marie, Birkemosegaard i Timring Sogn.

M 7. *Jens L. Knudsen*, gift 13. Juni 1916 med Kirsten M. Jensen, f. 8. Febr. 1882, Datter af Gaardejer Niels Jensen og Hustru Else J., Tanderupkær.

## Deres Søn:

Søren K. K. Knudsen, f. 4. Septbr. 1917.

Kirsten M. Jensen var først gift med Gaardejer Søren Kjær.

## Børn af dette Ægteskab:

1. Else Katrine Kjær, f. 18. Maj 1903.
2. Else Marie Kjær, f. 12. Novbr. 1905.
3. Nielsine Kjær, f. 15. Juli 1908.

Gaardejer Søren Kjær ejede en Gaard i Haunstrup i Snebjerg Sogn. Samme Gaard, der er paa 50 Tdr. Land, ejes nu af Jens Laurids Knudsen.

- M 8. *Mette Kirstine Knudsen*, gift 11. Novbr. 1910 med Gaard-ejer Chr. Andersen, f. 18. Jan. 1882, Søn af Landmand Jens Peder Andersen og Hustru Ane Margrethe, f. Christensen.

Deres Børn:

1. Elna Margrethe Andersen, f. 28. Oktbr. 1911.
2. Jens Peder Andersen, f. 29. Novbr. 1912.
3. Emma Marie Andersen, f. 30. Marts 1914.
4. Ingrid Alvilda Andersen, f. 18. Jan. 1916.
5. Peder Bjørslev Andersen, f. 15. Oktbr. 1919.
6. Verner Søndergaard Andersen, f. 8. Decbr. 1924.

Chr. Andersen og Mette Kirstine Knudsen ejer Boelsgaard i Nøvling Sogn. Chr. Andersen har og har haft en Mængde Tillidshverv paa Egnen.

- M 9. *Søren Andreas Knudsen*, gift 13. Febr. 1926 m. Mary Ane Jensen, Datter af Landpost J. Jensen og Hustru, Nøvling.

Deres Søn:

Peder Bjørslev Knudsen, f. 1926.

Søren Knudsen købte for ca. 3 Aar siden Bjerregaard i Timring Sogn for 64,000 Kr. Areal ca. 62 Tdr. Land.

- M 10. *Kristen Kirk Knudsen*, gift 27. Novbr. 1918 med Kirsten Marie Christensen.

Kristen Kirk Knudsen fik Borgerskab som Købmand den 24. Septbr. 1918 og købte en gammel Landforretning i Fiskbæk pr. Herborg St. for Kr. 32,000.



## Slægten tilegnet.

3

Farfars Oldefar var Bonde,  
fri Mand paa sin egen Jord.  
Milevidt laa Hedens Rige;  
for hans Plov den maatte vige.  
Var end Kaar og Tider onde,  
Fremgang fulgte i hans Spor.

Haand i Haand en ubrudt Kæde  
Slægten gaar fra Far til Søn.  
Har vi intet stort at nævne,  
vi kan virke efter Evne;  
Slægtens Aand, i os til Stede  
virker dybt og sandt i Løn.

Du og jeg er eet med Slægten,  
med dens Blod i vore Aarer  
har vi Slægtens Sejr at vinde,  
glemmes maa det ingen Sinde,  
og mod Slægten har vi Ansvar  
for det Maal, den Kamp, vi kaarer.

Tre Ting fik vor Slægt i Eje:  
Guds frygt, Nøjsomhed og Flid;  
Klokkeklang fra Landsbykirke  
toned' ind i Dagens Virke!  
Følg kun Slægtens gamle Veje —  
følg dem gennem Aar og Tid.

Seest, Kolding, 27. Juni 1927.

Niels P. Knudsen.