



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

J. F. Oest.

# T a l e

ved

Professor og Ridder

Johan Frederik Vestz

Jordeførd, d. 20 Januar 1815,

holden

i Brahetrolleborg Kirke

af

Borge Henrik Rnap.

---


Odense 1815.

Trykt hos S. Hempel,

Eier af Byens Stifts Adressecomtoir og Bogtrykkerie.

Da Afstillede af den Uføbes Venner have anmodet Forfatteren om, at lade denne Tale trykke, erholder den en Offentlighed, som den ikke var bestemt til. For en mindre Kreds er den indrettet; i hvilken den skulde være et Bidrag til, at bevare den ædle Mand's Minde.





Her, i Herrens Helligdom, staaer jeg nu ved det Forkrænelige af en Mand, som jeg i en lige høi Grad beundrede og elskede, og om hvem jeg med en sønlig Følelse saa tidt i Stilhed tilstod mig, at han var en af Jordens Sjeldneste. Tung er den Pligt, som nu paa ligger mig, en af de tungeste mit Embede nogenfinde medførte, og dog en i flere Henseender kjær Pligt. Mit Hjerte er saa fuldt, udfylder mig derfor, mine Dyrebare, om jeg maastee i et Dieblif som dette overvældes af mine Følelser. Vel veed jeg, at Kunsten opfordrer Taleren til, at vogte sig for det, men

naar Naturen byder, maa Kunsten tie. Hvad have vi dog tabt, i det vor Døst er gaaet bort fra os? Med denne Sorgens Klage møde vi hverandre, og jeg er vis paa, at den er en Gjenlyd af enhver Enkelt's Følelse i denne Forsamling; og dog, i hvor stort end Antallet er paa dem, som nu ledsage den sjeldne Mand's Støv til dets Hvilested, er her dog kun en meget lille Deel af dem, som have den tilstrækkeligste Grund, til at udbryde i den samme Klage. Det er Sandhedens ukunstlede Sprog, frit fra al Overdrivelse, naar jeg vover at paa-  
 staae: Døsts Bortgang er et uerstatteligt Tab for Fædrelandet og for Menneskeheden.

Men vi ville nu blot standse ved os selv, ved vor Kreds og vor Egn. Her føles især

Savnet af den Forklarede; her er saa meget der minder os om ham. Her var det han levede og virkede; her sporedes ved enhver Lellighed hans lyse Aand, som et Gjenflu af Guddommen; her udbredte hans herlige Menster sine Straaler nær og fjern. Som Lærer, som Menneske, som Ven savner enhver af os denne uforslignelige Mand; dette Billede paa noget Fuldkomment, i en Verden, hvori alt er ufuldkomment. At udkaste nogle Skyggerids af hans Billede, kunde synes overflødig for en Forsamling som denne, i hvilken enhver saa levende gjenkalder sig Manden; men hvo skalde dog ikke gjerne ville dvæle ved disse ædle Træk? Den dybe Bedrøvelse, som jeg læser i Alles Ansyn, vidner tilfulde om, at vor Døst var kjendt og elsket af dem han levede iblandt. Det



tunde jo ikke heller være ondt; endogfaa den meest Banskægtede maatte søge en Ære i, at kjende denne fortrinlige Mand, og ved at nærme sig ham forædles. Og at kjende ham, uden at elske ham, var umuligt. Af dem som opholde sig her i Egnen, gives vist ingen i denne talrige Skare, som ikke har vundet i Forstandens og Hjertets Dannelse ved Dmgang med vor Døst; Ingen, hvem han ikke bibragte nyttig Kundskab, Agtelse for Pligten, Kjærlighed til Dyden; jeg fraregner endogfaa ganske hans egentlige Disciple, der, ved hans næsten mageløse Veiledning, indhøstede de uberegneligste Fordele. Det var ikke med Læreren Alvorlighed, men med Vennens Milhed at vor Døst underviste os Alle; stundom syntes han at være Læringsen, naar han lagde os de dyrebareste Sand-





veder i Munden, eller førte os dem nærmere til Hjertet. Hvad mig angaaer, regner jeg de Timer blandt mine Andagtstimer, i hvilke vi underholdt os med hinanden om Gud og de guddommelige Ting; vore Ideer og Følelser mødtes saa gjerne og saa naturligt i denne Punkt, og vore Samtaler endtes stedse til Guds Forherligelse og Jesu Priis. Hvo har ikke maattet beundre hans Gaver til at meddele sig, hans lyse Blik, hans blide, ædle, mangesidige og indtagende Maade at betragte Personer og Ting paa? Alt hvad der var Edelt og Godt, Menneskets Bisald og Menneskets Ultraa værdigt, havde i ham den indsigtsfuldeste Talsmand, der forenede den meest bandede Smag med den rene, fjønneste Følelse. Ethvert Stof blev foræblet ved Dests Tale og under hans Hænder;

han forstod, at udbrage Honning af enhver Blomst, og det i en Grad og paa en Maade, som det er overordentlig faa Mennesker givet. Naturen selv fik ligesom forhøiet Ynde, naar Naturvennen Døst ledte os ind i dens Helligdom, og fremdrog dens rige Skatte.

Og, — hvad der desværre ellers er saa sjældent, ved Siden af de største Talenter besad vor Døst det blideste, frommeste Hjerte, ledsaget af en Jevnhed i Sæder, en Venlighed i Omgang, en Maadeholdenhed i sine Fordringer, en Nøisomhed, som gjorde og maatte gøre ham elskelig for Alle. Det er derfor næsten ikke muligt, at tænke sig en mere udeelt Agtelse, Tilbed, Hengivenhed og Kjærlighed end den der blev ydet vor Døst. Hans Lovtale vil høres

af Høie og Lave, i Borgen som i Hytten; overalt lyder kun een Stemme om ham; den nemlig, at han var en Menneſteven, en fortrinlig ædel Mand, ſom vilde enhver ſaa vel, og var ſaa redebøn, til at raade, vejlede, hjælpe og tjene Alle. Hvo ſkal erſtatte os Savnet af denne velgjørende Mand? ſaaledes ſukker den Enge, Fattige og Forladte, ſom han ſaa velvillig rakte Haanden. Hvor finde vi en Ven ſom Deſt? udbryder enhver, ſom nød hans venskulde Dmgang og var ſtedſe velkommen i hans gjeſtfri Bolig. Hvor ſkulle vi ſøge en Mand, ſom paa en ſaa hjertelig Maade veed at ſætte Pris paa vore Glæder, at udmale vor Phantafies ſvage Billeber, give dem Tæffelighed og Vnde, og at dele vore Sorger med os; for hvem vi ſaa ganſke, ſaa tillidsfuldt kunne udøſe



vore Hjerter, og ved hvem vi kunne føle os  
 saa fyldestgjorte ved Meddelelsen? Af! vor Egn  
 har tabt sin herligste Prydelse, i det Døst ikke  
 længer er iblandt os.

Alligevel ville vi ikke gaac i Kette med For-  
 synet, men indbyrdes trøste hverandre. Herrens  
 Veie ere ikke vore Veie, og „det Rigdoms Dyb  
 baade paa Guds Wiisdom og Kundskab“ kunne  
 vi herneben ikke udgrunde. Lader os derfor ogsaa  
 ved denne Leilighed tie og tilbede, i hvor  
 tungt det end falder for Kjød og Blod. Vel  
 ligger den Tanke os saa nær: hvorfor Fulde  
 dog en saadan Mand kaldes bort fra en Stilling,  
 hvori han stiftede saa uberegnelig megen Nytte,  
 og endnu i mange Aar kunde virket med Held;  
 hvorfor Fulde Jorden tabe et af sine bedste Men-

næster og saa mange sørge over hans Bortgang?  
 Men, mind Dig, o Menneske! hvor liden en  
 Plet Du kjender af Guds store Rige, og end-  
 ogsaa den kjender Du saa lidet til; kan Du altsaa  
 bestemme, hvor Uebningen helst burde være,  
 hvor han kunde virke meest, udbrede størst Vel-  
 signelse? Eller tvivler Du paa, at han nu er  
 frigjort fra Livets Byrder, fra Jordens mange-  
 haande Bitterheder og megen Kummer, at hans  
 lyse, himmelske Aand nyder en Saligheds Fylde,  
 som Læben mangler Ord til, og hvortil Tanken  
 forgjæves vil opsvinge sig? Vilde Du vel altsaa  
 kalde ham tilbage fra Lysets Rige, for at  
 see ham fængslet til det Støv, der binder Dig  
 til Jorden? Nei trøst Dig, saa vist som der  
 er et Liv efter Døden og en Himmel, hvori Dg-



dens Venner samles og finde deres bedste Hjem, faa vist er vor Døst nu fri og fro og salig.

Men naar den Kollighed er vendt tilbage i vort Sind, som Sorgen har fortrængt af det, faa ville vi takke Gud, at han lod os lære at kjende vor forklarede Ven, og forundte endeel af os, endogsaa at tilbringe en Række af Aar med ham. Ja, enhver i denne Forsamling paastjønne med en levende Følelse for den Sjeldnes Værd, hvor stort et Held det er, engang at have kjendt en saadan Mand, levet i nærmere Forbindelse med ham, kunnet beundre hans Dyder, lære at sætte Pris paa hans Fortjenester, og i ham erholde et bestueligt Beviis paa, hvad Menne-  
sker kan være.



J, hans Disciple, ærer hans Støv, ved at medtage herfra hans ophøiede Grundfætninger, ved at gjøre en viis Brug af de gavnlige Kundskaber han meddelte Eder, og efterligne hans sjeldne Dyder. Det er allerede en Anbefaling for Eder, at have havt Dett til lærer; viser Eder dog, i hvad Stilling J end komme, denne Anbefaling værdige; J forsynde Eder ellers mod den Vedtes Minde, som hos Eder bør gaae i Arv fra Fader til Søn i flere Slægter, og ved Eder stedse leve med Betsignelse.

Dg nu henvender jeg mig til Dig, ædle Kvinde! Du som var saa lykkelig, at være forenet ved Livets blideste sømmeſte Baaud med en saadan Ven, og har altid viist Dig hans Venſkab ſaa værdig. Den opofrende Kjærlighed

hvormed Du, trods din sygelige Tilstand og dine svage Kræfter, pleiede din og vor Døst til hans sidste Dieblit, vil stedse fortjene vor Beundring og mindes af os med rørt og taknemmelig Følelse. Ak! Du har tabt meest; Du eiede det bedste Hjerter; hvad kan erstatte dit Tab! Ikke ville vi sige: sørg ikke! Thi det vilde være en Fordring, der stred imod Natur og Kjærlighed. Nei, giv dine Taarer frit Løb, og søg da Trøst hos Gud og dit eget Hjerter, og Du skal vorde trøstet.

Og J, vor Døsts Børn, bør fornemmelig erindres. Kun hans fraværende Søn, hans Haab og Glæde, hvis modnere Alder har bragt ham til at indsee, hvilken sjelden Fader han eiede, og at paastjønne hans store Værd, kun





han kan føle sit Savn med dets hele tunge Vægt, i det de yngre Brødre langt fra ikke have tabt mindre, men med deres barnlige Blik endnu ikke formaae at øine Tabet. Barmhjertige Gud! bestjærm den elskede Yngling; trøst hans sorgende Hjerter; lad ham vorde en Støtte for sin nedbøiede Moder og bevare hos sig sin Faders Billede; at dennes blide Træk kunne gjenkjendes hos ham, og det rene Hjertes Fred ogsaa vorde ham til Deel. Han vil da engang vorde ligesom en Støttsaand for sine tvende Brødre, og Du, Algode! vil ved ham føre dem paa rette Vel.

Saa maae vi da altsaa nu snare ogsaa tage Afsted med dit Støv, ædle Døst! Det skal gjemmes i Jorden, til hvilken det vender til-

bage, for at udvikles til et herligere Skjul for den herlige Aand som so-lob det. En liden Gravhøi skal dække det; den skal prydes med de Blomster, som Du yndede; de skulle plantes paa den af dine Elskedes Hænder; og naar, i det vi betragte din venlige Grav, vort Hjerte tilhviſter os: „der hviler Menneſtevennen Deſt!“  
 Sulle vi ved den ſamlte menneſteligere Sølſer, og opvække blidere Ahnelſer i vort Bryſt, og din forklarede Aand ſkal gjenkjende dine Venner! Amen.

---

