



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSTAVLE OVER
FAMILIEN JESPERSEN

FRA Ø. SNEFTRUP I ØRRE SOGN

SAMLET OG
UDGIVET AF MEDLEMMER AF
SLÆGTEN

VED
JOHAN C. SULKJÆR

SLÆGTSTAVLE OVER
FAMILIEN JESPERSEN

FRA Ø. SNEFTRUP I ØRRE SOGN

SAMLET OG
UDGIVET AF MEDLEMMER AF
SLÆGTEN

VED
JOHAN C. SULKJÆR

TRYKT I HERNING FOLKEBLADS BOGTRYKKERI
1947



Øster Sneftrup Aar 1857

Forslægten.

DA Familien Jespersens ældste kendte Slægtled, ligesom selve Slægtsnavnet, stammer fra Sneftrup i Ørre Sogn, og da Familien har boet der i henvend 100 Aar, er det rimeligt at betragte Sneftrup som Familiens ældste Slægtsgaard, selv om det nu er næsten et Aarhundrede siden, at den sidste af Slægten boede og døde paa Gaarden.

Sneftrup var oprindelig een Gaard. I 1688 ejedes den af Amtsskriver Rasmus Andersen til Søgaard (Holmsland) og beboedes af 3 Fæstebønder, nemlig Erik Madsen, Chr. Madsen og Simon Pedersen. Disse Mænd har formodentlig dyrket Jorden i Fællesskab og haft Bygningerne delt imellem sig, som almindeligt var i de Tider. Senere var der andre Ejere; men vistnok i Størstedelen af 1700erne laa Gaarden under Møltrup og tilhørte Familien de Linde. Gaarden var paa den Tid delt i 2 Halvgaarde, som senere kom til at hedde Øster og Vester Sneftrup. Jordfællesskabet er sikkert blevet fortsat til henimod Slutningen af 1700erne. Da er Jorden her, ligesom de fleste andre Steder udskiftet, og Gaardene flyttet fra hinanden. De skal i Fællesskabstiden have ligget der,

hvor V. Sneftrup nu ligger, og det er altsaa Ø. Sneftrup, der er flyttet, ca. $\frac{1}{2}$ km, hen til sin nuværende Plads.

Ø.Sneftrup døde i 1739 Fæsteren Mads Nielsen, der efterfulgtes af Chr. Madsen, der formodentlig har været hans Søn. Han døde d. 30/1 1748. Aaret efter blev Datteren gift med Jens Sørensen fra Linaa. De er næppe kommet til at bo i Sneftrup. Her nævnes i 1748 Enken Sidsel, der nok har fortsat Fæstet en 6—7 Aar endnu, indtil hun afløstes af Jesper Christensen, fra hvem altsaa Jespersenslægten nedstammer. Han og hans Døtre og Svigersønner boede altsaa paa Gaarden i over 90 Aar, og disse 3 Led af Slægten skal her omtales under Betegnelsen »Forslægten«. Vi lader derfor den egentlige Stamtavle begynde med Jesper Dynesen. At føre de andre gamle Slægtsnavne ned til Nutiden vilde gøre Bogen altfor stor.

1. Jesper Christensen og Dorthe Wistisdatter.

Jesper Christensen stammer fra Taarup i Sunds. Han kaldes i Ørre Kirkeby altid Jesper Sneftrup, undtagen i 1757, da Datteren Karen er i Kirke. Da kaldes han Jesper Thaarup. Sunds Kirkebog mangler fra 1710 til 1768, og da han rimeligvis baade er født og gift i Sunds, vil Dato og Aarstal for disse Begivenheder ikke kunne fremskaffes. I Herningsholms Skifteprotokol finder vi 28/1 1750, at Birkefoged Stausholm tillige med 2 uvildige Mænd, nemlig Jesper Christensen og Laurids Jensen Kjærgaard, begge af Thaarup By, er mødt for at gøre Skifte efter Niels Sørensens Kone i Thaarup. Jesper Christensen har da boet i Thaarup og er blevet der nogle Aar endnu, da han først nævnes i Ørre Kirkebog 1757, og hans ældste Børn er ogsaa født der. Hustruen, Dorthe, døde i Sneftrup 19/4 1773. Sønnen Wisti maa være opkaldt efter Morfaderen. I 1757 var Karen Wistisdatter fra Skærbæk (Aulum) Gudmoder for den lille Karen; hun er sikkert Barnets Moster. (Der har ikke kunnet findes noget i Aulum Kirkebog for, at de 2 Wistisdøtre skulde stamme fra

Skærbæk, hvor der har været en Wisti helt ned i den nyere Tid; men Karen kan jo være gift til Skærbæk.) Jesper og Dorthen havde 10 Børn, som omtales nedenfor. Jesper Christensen blev imidlertid 1. Maj 1778 trolovet og 16. September s. A. gift med Enke Maren Poulsdatter af Røjen. Men Jespers 2det Ægteskab varede knap et Aar; den 3. September 1779 blev han begravet i sit 54. Aar, (han var altsaa født ca. 1725). Maren har svær Fart paa med at blive gift 3die Gang; hun blev nemlig efter forudgaaende Trolovelse gift allerede 12. November 1779 med Ungkarl Lars Larsen af Røjen. Jespers og Dorthes Børn nævnes her (1—10):

1. **Kirsten**, f. ca. 1748 (se nedenfor!).

2. **Karen** (I), f. 1751, gift 27/10 1785 med Lars Jensen, Skree, som døde 1816 (68 Aar), Karen døde 28/5 1830 (79 Aar). Karen (Skree) blev Stammoder til den nuværende Skree-Slægt, der fremdeles bor i Skree i Sinding.

3. **Christen Jespersen**, f. 1754; han nævnes i 1787 som værende hjemme i Gaarden, var da Nationalsoldat og ugift. Den 26/4 1799 blev han »efter forudgaaende Jaord« gift med Enken Anne Pedersdatter i Kvalsholm.

4. **Karen** (II), døbt 2. S. e. Hellig 3 K. 1757, gift 27/10 1785 med Lars Christensen, Romvig. Den Dag var der altsaa Dobbeltbryllup i Ø. Sneftrup, Brudene var Søstre og hed begge Karen, Brudgommene havde begge Lars til Fornavn. Det var næsten til at gaa vild i. (Slægten bor endnu i Romvig.)

5. **Mette Katrine**, f. 1761, begravet 1. S. e. Helligtrekonger 1779, 19 Aar, ugift. (I Sunds.)

6. **Wisti Jespersen**, f. 2/6 1762, konfirmeret 1781. Han tjente 1808 som Kusk hos Byfogeden i Aabenraa.

7. **Jens Jespersen**, f. 30/3 1765, var Fadder i Sneftrup ved Ane Dynesdatters Daab 1808, boede 1814 i Pindhus i Sunds, ugift.

8. **Birgitte**, f. 22/6 1768, gift 1. Gang med Chr. Nielsen i Kragssnap, 2. Gang med Chr. Harreskov; havde en Søn, som hed Jesper Kragssnap.

9. **Bodil Marie**, f. 8/4 1771, gift 20/9 1799 med Dynes Christensen, Sneftrup, (se nedenfor!).

10. **Dorthe**, f. 19/4 1773, død efter Fødselen.

2. *Chr. Nielsen og Kirsten Jespersdatter.*

Chr. Nielsen af Over Simmelkjær og Kirsten Jespersdatter af Sneftrup blev trolovede 1/8 og viede 17/10 1777. Han var født ca. 1745 og altsaa lidt ældre end Konen. De havde Gaarden i Færste i 25 Aar og var de sidste Fæstebønder i Sneftrup. Efter at Svogeren havde købt Gaarden, levede de som Aftægtsfolk i Sneftrup til deres Død. De var barnløse. Kirsten Jespersdatter døde 5/11 1808, og Chr. Nielsen døde d. 24/10 1812.

3. *Dynes Christensen og Bodil Jespersdatter.*

Dynes Christensen var Søn af Chr. Romvig i Gjellerup. Dynes blev døbt 23 S. e. Trin. 1771. Blandt Fædderne var Dynes Bitschau (Bitzhoved), som nok har været Barnets Morfader. En ældre Søn af Chr. Romvig døde i Ørrekrog 1766. 1801 var Dynes optaget i Lægdsrullen. (Han var 63³/₄ Tomme høj.) Den 20/9 1799 blev han gift med Bodil Marie Jespersdatter af Sneftrup. Den 19/2 1802 fik han Skøde paa Gaarden og blev saaledes den første Selvejer i Sneftrup. Det hedder i Skødet, som er udstedt af Oberstløjtnant Chr. de Linde, Møltrup, bl. a., at denne skøder og afhænder for sig og sine Arvinger til velagte Dynes Christensen og Arvinger den ham tilhørende Halvgaard, kaldet Sneftrup, af Hartkorn 3 Td. 6 Skpr. 1 Fdk., med Bygninger, Besætning, Inventar og Jorder, bestaaende af Ager, Eng, Hede og Mose. Gaarden har hidtil været bortforpagtet til Chr. Nielsen, men skal nu tilhøre Dynes Christensen »uden al Reservation«. Købesummen er 499 Rd., hvorfor Køberen samtidig udsteder Panteobligation til de Linde.

Bodil Jespersdatter er ved Moderens Død kun 2 Aar gammel. Hendes ældste Søster, Kirsten, som dengang var 23 Aar, har nok været som en Moder for hende og de andre

yngre Søsken. Bodil og Kirsten har gaaet sammen i Fødegården lige til Kirstens Død i 1808. Dynes Christensen blev ikke gammel. Han døde 18/8 1815 »af en stærk tærende Svaghed«, 42 Aar gl. — Bodil har sikkert været en viljefast og dygtig Kvinde. I en Tid, da mange gik fra Gaard og Hjem, klarede hun sig gennem de forskellige Kriser og sad for Gaarden i 27 Aar, før hun vilde afstaa den til Sønnen, Jesper Dynesen, der da længst var gift og 38 Aar gl. Hun forsømte heller ikke at sikre sig en anstændig Aftægtskontrakt. Jesper maatte forpligte sig til at opføre et nyt 4 Fags Hus med Stue, Kammer, Køkken og Skorsten til Beboelse for Moderen. Aarlig skal der leveres hende 2 Td. Rug, 1 Td. Byg, ½ Td. Boghvede, 1 Td. gode Kartoffler, 10 Potter Brændevin, 1 Lispund tør Skadefisk, 4 Pd. Smør, 2 af de bedste Faar til Slagtning, 2 Faar i Foder og Græs tillige med deres Yngel. ½ Lpd. tør Flæsk, 30 Læs Hedetørv m. m. Hun har ogsaa haft det saadan, at hun kunde beværte et fremmed Menneske, og et saadant skulde komme i Besøg. Hun skal ogsaa have Lov til dagligt at malke den bedste Ko, og der skal holdes en Pige til hendes Opvartning. Der skal ydes hende Befordring til og fra Kirke. Af Gaardens Inventar anvises til hendes Brug: 1 Jerngryde, 6 Sætter, 1 rødt Fad, 1 Spinderok, 1 Stol, 1 Par Karter, 1 Messinglysestage, 1 Kaffekværn, 1 Strippe, 1 Ølanker m. m. Naturligvis skal Jesper ogsaa bekoste hendes Jordefærd, som dog kun anslaaes til 10 Rdlr.

Bodil Marie boede saaledes som Aftægtskone til sin Død — hun døde 19/12 1848, 77 Aar gl. — Hvad har hun ikke oplevet i sit lange Liv: Udstykningen af Jorden og Udflytningen af Gaardene, Stavnsbaandens Løsning og Overgangen til Selveje. Hun har oplevet Statsbankerotten, Napoleonskrigene, Landbrugskrisen og Begyndelsen af den første slesvigske Krig. Hvad hun har oplevet med sin Slægt, af Sorg og Glæde, vil ogsaa det følgende give nogle Vink om.

Dynes Christensen og Bodil Marie havde følgende Børn (1—4):

1. **Christen Dynesen**, født og død 1800.
2. **Dorte Kristine Dynesdatter**, født 18/7 1802, gift 1. Gang med Moust Jensen af Sejlsighus, fra hvem hun blev skilt. Gift 2. Gang med Ungkarl Niels Jensen af Brødjord i Sinding. 4 Børn (a—d):
 - a. Jens Sneftrup Jespersen, f. 28/8 1829. Fra ham nedstammer en talrig Slægt.
 - b. Kirsten, f. 25/12 1833.
 - c. Dynes Sneftrup Nielsen, f. 20/11 1836. Boede i Lonnebjerg. Talrige Efterkommere.
 - d. Jens Nielsen (Højland), f. 9/9 1839. Fra ham nedstammer Højlandslægten.
3. **Jesper Dynesen**, født 11/11 1804. Med ham begynder Stamtavlen, se denne!
4. **Ane Dynesdatter**, f. 21/12 1808. Blev gift med Morten Jensen, som var Lærer, senere Møller. De boede en Tid i Nygaard i Ørre, senere i Skærbæk Mølle i Aulum. De havde 4 Døtre. Ane blev gift med Chr. Grønbæk i Aulum (død 28/10 1919). Hun blev derved Moder til Folketingsmand Morten Grønbæk; Kirstine blev gift med Chr. Vestergaard, Varhede; Bodil døde ugift, og Kirsten blev Plejedatter i Øster Sneftrup og senere gift med Chr. Hauge i Bording. (Se Haugeslægten.)

Folketællingerne i 1787 og 1801 giver ligesom et Kig ind i Gaardene hen mod Slutningen af Fæstetiden. Den første er nok udført af Præsten Niels Kjørulff, medens det formodentlig i 1801 er Degnen Peder Isen, der har gaaet omkring og optegnet Sognets Beboere. (Aldersopgivelserne paa Folketællingslisterne er tit unøjagtige.)

Ø. Sneftrup 1787: Chr. Nielsen, Husbonde, 43 Aar, Kirsten Jespersdatter, Madmoder, 39 Aar, begge i 1. Ægteskab, Chr. Jespersen, Konens Broder, 33 Aar, ugift, Nationalsoldat, Bertha (Birgitte) J., hendes Søster, 19 Aar, ugift, Bodil J., 15 Aar, hendes Søster, ugift. — Morten Jensen, 10 Aar, Hyrdedreng.

Ø. Sneftrup 1801: Chr. Nielsen, Husbonde, 52 Aar, Kir-

sten Jespersdatter, hans Kone, 52 Aar, Dynes Christensen, 25 Aar, Nationalsoldat, og Bodil Jespersdatter, 29 Aar, hans Kone, Tjenestefolk. — Kristen Sørensen, 12 Aar, og Else Madsdatter, 20 Aar, Tjenestefolk.

Man faar tit Indtrykket af, at Familierne i de 2 Halvgaarde næsten har gaaet sammen som een Familie, og at Forholdet ogsaa efter Udflytningen har været det bedste. Slægten i V. Sneftrup skal derfor kort omtales. — Omtrent samtidig med Jesper Christensen boede her Niels Jensen. Da hans Kone var død i 1789, kom Fogeden Søren Grønbæk fra Møltrup og gjorde Skifte efter hende. Niels Jensen, der blev gift 2. Gang, døde 1807, 83 Aar gl., og Sønnen Peder Nielsen, der blv gift med Lisbeth Andersdatter fra Krage-
lund, overlevede ham kun til 1810. Derefter havde Sønnen Niels Pedersen Gaarden i 3. Generation. Han synes at være død lidt efter 1840. I 1845 lever den 86aarige Lisbeth der som Aftægtskone. Senere har her bl. a. boet Peder Christensen Sneftrup og Jens Sørensen fra Thorning. Derefter mange Ejere, (nu Alfred Jensen).

— — —

Sneftrup hører vistnok til de gamle Oldtidsbebyggelser. Her fører Røjen Bæk (Talund Aa) Vandet til Storaæn, og her har der i fjerne Tider været Livsbetingelser for Menneskene og deres Kvæg. I den Tid Sneftrup var een Gaard, har der hørt mange Hundrede Td. Land til den. Endnu i den første Del af forrige Aarhundrede har der vistnok ikke været andre Bebyggelser end de 2 Gaarde. Til Ø. Sneftrup hørte der 800 Td. Land, og paa den Jord findes der nu 17 Ejendomme, mestendels Gaarde. Det er gaaet Sneftrup som saa mange andre Gaarde i Hammerum Herred: Opdyrkningen og Udviklingen har gjort den til et helt Sognedistrikt. — Endnu kan nævnes, at i 1834 opholdt »Skolelærer Niels Christensen sig i V. Sneftrup (19 Aar gl.); han var i mange Aar Omgangslærer i Ørre og andre Steder. Samme Aar opgives i Folketællingen den 63aarige Enke Bodil Jespers-

datter som Ejer af Gaarden, og hendes Søn Jesper Dynesen, som Bestyrer. Han er gift, Konen er 25 Aar, og Jesper 30 Aar. I Folketællingen for 1840 kaldes han Enkemand.

Stamfaderen.

Jesper Dynesen blev født i Sneftrup den 11/11 1804 og døde i Røjen i Sunds 22/5 1898. Gift 1. Gang 22/10 1829 med den 19aarige Pige Mette Johanne Jensdatter i Sneftrup, som var Datter af Gmd. Jens Jensen Egelund, Poulsgaard i Tjørring, født 20/12 1809. Jesper blev gift 2. Gang med Maren Poulsdatter, Datter af Gmd. og Sognefoged Poul Christensen, Ansbjerg, den 19/10 1841 i Ørre. Hun var født 1819 og døde 3/5 1869, (6 Børn).

— — —

Da Jesper Dynesen er født og opvokset i Sneftrup og levede der til sit 38. Aar, har han kunnet fortælle sine Efterkommere adskilligt om Gaarden. Nogle af dem har optegnet interessante Træk om Gaarden og Livet der i første Halvdel af 1800erne. Det har været noget ensomt derude, og man kunde faa uvelkomne Besøg. Kæltringerne kom jo i store Flokke. Særlig galt var det i Høslætten; da vidste de, at Konen og Børnene var ene hjemme. Men Kæltringerne var bange for Hunden, der laa ved Kakkelovnen; den var rasende gal paa dem. Men saa fandt de paa at smutte om bag Døren og lod Hunden løbe ud. Paa den Maade kunde de komme ind. Saa tiggede de. De kunde jo bruge alt, og Folkene turde ikke nægte dem noget. Der kunde ogsaa komme andre Skarnsfolk, og derom fortæller Kirsten Marie Jespersen et Par Tyvehistorier.

Jesper fortalte ogsaa, at da han var Hyrdedreng, var der mange Raadyr paa Marken. Han fandt deres smaa Lam, og som de kunde suge paa hans Fingre! Det maa have været skønt at se paa, siger Kirsten Marie. Da Jesper blev større, gik han meget paa Jagt og skød Raadyr og Harer.

For Resten kom han tidlig til at hjælpe ved Gaardens Drift. Da Moderen endelig i 1842 besluttede sig til at overlade ham Gaarden, sikrede hun sig altsaa en god Aftægt. Desuden skulde Jesper betale hende 400 Rdl., som han laante af Gmd. Peder Christensen i Varhede. Han beholdt dog ikke Gaarden ret længe; han kom til at se paa en Gaard i Røjen, som han kom til at synes godt om, saa han byttede med Ejeren, Niels Chr. Nielsen. Denne skulde saa overtage Bodil og svare hende Aftægt. Niels Chr. Nielsen solgte dog straks Ø. Sneftrup videre til Peder Knudsen af Sevel By og Sogn, der ligeledes overtog Aftægten til Bodil. Iøvrigt sattes Værdien af Jorden i begge Handeler til 300 Rdl.

Peder Knudsen blev som bekendt Rigsdagsmand og omtales f. Eks. i Krarups og Valeurs Bog om det gamle Hammerum Herred. Anders Jespersen fortalte, at hans Bedstefader, Dynes Christensen, brændte Brændevin, og at P. Knudsen fortsatte dermed. Han blev vistnok i Ø. Sneftrup til sin Død. En Datter og Svigersøn, Chr. Christensen, fik derefter Gaarden. Chr. Christensen tog senere en Parcel fra til sig selv og overlod Gaarden til Sønnen Peder Christensen; efter ham fulgte igen dennes Søn, Christen Christensen Sneftrup, den nuværende Ejer. De to sidstnævnte har tillige været Sognefogeder.

Sine fleste Manddomsaar kom Jesper Dinesen til at leve paa Gaarden i Røjen. Denne var noget mindre end Ø. Sneftrup, men havde dog flere Hundrede Tønder Land. Her var gode Enge, hvoraf en Del laa lige ved Gaarden. I Sneftrup havde der været vidtstrakte Enge, men med Sumpe og Kær, saa de var daarlige og meget vanskelige at bjerge. Da Jesper kom til Røjen for godt 100 Aar siden, var der endnu noget tilbage af det gamle. Byen laa samlet, og de havde en Byhyrde og en Byhund. Naar de saa vilde have et Dyr, holdt de Hunden op og viste den Raadyret ude i Horisonten. Saa sprang den ud og hentede det. »Jeg synes næsten, det var Synd for det arme Dyr«, siger Kirsten Marie Jespersen; »men saadan gik det til dengang«.

Om Jesper selv fortælles der, at han alle sine Dage var en ualmindelig smuk og kraftig Mand. I de unge Aar, da han var i Sneftrup, maatte han møde paa Session, hvor han fik Ros for sin pæne Skikkelse og gode Legemsbygning. Sessionschefen sagde: »Han er en stadde Karl!« (stadde = støt). Men saa kom hans Moder og lagde Papirer og Attester frem, hvoraf det fremgik, at hun var Enke og havde en stor Gaard, og at han var eneste Søn. Saa maatte de efter den Tids Lov ikke tage ham til Soldat, og han blev altsaa fri for Tjenesten. »Følg saa med din Moder hjem og spis Grød!« sagde Sessionschefen, som var ærgerlig over at skulde miste den flotte Karl.

Som forhen nævnt var Jesper kort før Flytningen til Røjen blevet gift med Maren Poulsdatter fra Ansbjerg, som var en begavet og betydelig Kvinde, en fast Karakter og en troende Kristen. Hun opdrog sine Sønner og Plejedatteren i Tugt og Herrens Formaning og havde ogsaa en god Indflydelse paa sin Mand. Om hans gode Kræfter gik der mange Historier, hvoraf en enkelt skal gengives her:

En Dag, da Familien sad og spiste til Middag, kom en lidt beruset Mand ind og gav ondt af sig og brugte Ukvemsord. Jesper rejste sig ganske rolig, tog Manden i Nakken med den ene Haand og aabnede Døren med den anden, hvorefter han smed Manden langt ud i Gaarden. Her var den haandfaste Behandling jo ret godt paa sin Plads.

Som Aarene gik, mildnedes Jespers haarde Sind, og Maren drog ham mere og mere over mod Kristendommen. De, som mindes ham fra hans Alderdom, har vistnok mestendels Indtryk af ham som en ydmyg Kristen.

Maren døde forholdsvis ung (50 Aar) i 1869. »Det var et haardt Savn«, fortæller Sønesønnen Martin Jespersen. Jesper afstod nu Gaarden til den ældste af Sønnerne, Dynes Jespersen, og gik paa Aftægt. Han havde en hyggelig Stue og Køkken. Foran Huset var en lille Have, hvor Katroser voksede helt til Taget. Det var et kært Sted for Børnebørnene at komme. Hvor var det morsomt at se Chatollet

med de mange smaa Rum og den store Orden. Han var god til at fortælle Historier. Den gamle var egentlig kommet vel tidlig paa Aftægt; men han hjalp til med alt Arbejde, og det Aar, Dynes var paa Manøvre i Viborg, hjalp den gamle med at pløje og faa Sæden i Jorden, hvad der godt tiltrængtes.

Efter nogle Aars Forløb solgte Dynes Ejendommen til sin Broder Anders, og nu skulde Jesper have Ophold hos ham. Dynes byggede paa en Parcel af Ejendommen, og da Anders solgte Gaarden og flyttede bort fra Egnen, tog Dynes atter den gamle til sig. Han havde det godt paa sine gamle Dage og var meget omgængelig, og »han var jo altid den fornøjeligste Selskabsmand«, fortæller Børnebørnene. Helt op i sin høje Alderdom var han en rask gammel Mand. Han kunde gaa fra Røjen til Sunds Kirke, da han var 90 Aar.



De 5 Brødre af Sneftrupslægten

Fra venstre til højre, staaende: Johannes S. Jespersen og Anders S. Jespersen. — Siddende: Poul S. Jespersen, Dynes Jespersen og Jens S. Jespersen. — (Dynes Jespersen er den eneste som er født i Sneftrup, og som ikke har Sneftrup med i sit Navn).

Stamtavlen.

Om Jesper Dynesens og Maren Poulsdatters 6 Sønner handler altsaa Stamtavlen, og alle hans Efterkommere medtages, saavidt der har kunnet skaffes Oplysninger om dem. Den eneste af Sønnerne, som ikke har efterladt sig Slægt, er Chr. Sneftrup Jespersen, der døde ung og ugift. Foruden Sønnerne medtages dog ogsaa Plejedatteren Kirsten Mortensen og hendes Efterkommere, (Haugeslægten). Hun tilhører jo ikke alene Slægten (Forslægten, se foran!), men gik ogsaa hjemme sammen med de 6 Brødre og blev altid fuldtud regnet med til Søskendeflokken.

I. Dynes Jespersen,

f. 28/12 1842, død i Sunds 7/12 1914, Boelsmand i Røjen i Sunds, var i 6 Aar tillige Sogneraadsformand og blev senere atter valgt ind. Var gift med Ane Johanne Poulsen (Datter af Husmand Poul Gertsen, Bording). Dynes var —

efter hvad Anders Jespersen fortalte — en stilfærdig Natur, men vaagen for, hvad der rørte sig i Stat og Kommune. Tidlig blev han valgt ind i Sogneraadet og blev kort efter dets Formand. Skoleforholdene i Sognet var ikke de bedste, saa det blev noget af det, som Dynes især tog sig af. I Ilskov, Linaa og Røjen, hvor der nu findes Skoler, var der kun Undervisning 2 Dage om Ugen hvert Sted. Denne besørgedes af en Lærer, som boede i Søndervaas og maatte gaa hjem hver Aften fra det Sted, hvor der var holdt Skole. Dynes blev stærkt optaget af at faa dette Skolevæsen forbedret. Han fik sat igennem, at Læreren, Niels Uglsoe, blev fast ansat og indsat i Embedet; han skulde saa efter en passende Tids Forløb søge Afsked, og Dynes sørgede for, at han fik en lille Pension. Dette skete i 1874. Uglsoe var saa Lærer til 1882 og døde i Sunds 1898. (Se ogsaa Understrups »Sunds Sogn«.) — Der var jo egentlig nok at bestille med at drive Ejendommen frem, og Sogneraadetsarbejdet tog ogsaa megen Tid. Datteren Kirsten Marie fortalte, at det blev 6 strenge Aar for ham og hans flittige Kone. Og saa blev han jo valgt igen, da han var 58 Aar. »Det skulde han ikke have været«, siger hun, »saa tror jeg, han var blevet en ældre Mand«. Han blev jo dog omtrent 72 Aar og overlevede Ane Johanne, som var født 24/12 1843 og døde i Røjen 8/1 1913.

2 Børn (1—2):

1. **Martin Jespersen**, f. 31/5 1873, Boelsmand i Røjen i Sunds, viedes 22/9 1904 i Sunds Kirke til Ane Margrethe Kragssnap Laugesen, f. i Sinding 14/9 1878.

8 Børn (a—h). Alle født i Røjen.

- a. Johanne Emilie Jespersen, f. 16/7 1905, gift 29/10 1933 med Medhjælper Jens Nielsen (Søn af Grd. Nikolaj Nielsen, Asserballe Sogn, Als, f. 25/1 1907 i Asserballe.

2 Børn (aa—ab):

- aa. Jytte Irene Nielsen, f. 11/4 1936.
- ab. Bent Asger Nielsen, f. 23/3 1946 i Asserballe.

- b. Dynes Jespersen, f. 23/2 1908, Grd. i Assing, gift med Anne Margrethe Lyngholm Petersen, f. 25/1 1916 i Ikast (Datter af fhv. Grd. Peter Lyngholm Petersen, Tulstrup, Ikast).

3 Børn (ba—bc):

- ba. Erling Jespersen, f. 15/4 1939.
bb. Helmer Norman Jespersen, f. 27/11 1941.
bc. Helga Victoria Jespersen, f. 31/3 1946.
Født i Assing.
c. Alfred Brix Jespersen, f. 25/11 1909, Politibetjent i Esbjerg, gift 2/8 1942 med Sygeplejerske Karen Marie Christensen (Datter af Bogtrykker P. M. Christensen, Struer), f. 31/10 1911.

1 Barn ca):

- ca. Per Ove Brix Jespersen, f. 30/8 1943 i Struer.
d. Magda Marie Jespersen, f. 15/11 1911, gift 3/5 1941 med Arbejdsmand Henry Christian Nielsen, Klovborg, f. 2/11 1916 i Over Feldborg i Haderup (Skn af Grd. J. Klovborg, Jetsmark S.)

1 Barn (da):

- da. Birgit Signora Klovborg, f. 19/7 1941 i Pandrup.
e. Dagny Irene Jespersen, f. 19/12 1913, gift 26/12 1938 med Cyklehandler Harry Svendsen (Søn af afd. Værkfører Lars Svendsen, Herning), f. 28/10 1911.

1 Barn (ea):

- ea. Ingelise Svendsen, f. 11/3 1942 i Herning.
f. Chr. Richard Jespersen, f. 3/5 1916.
g. Anna Emilie Jespersen, f. 23/7 1917, gift 16/10 1943 med Tømrer Peder Jensen, f. 22/2 1918 i Silkeborg.
h. Gerda Eleonora Jespersen, f. 8/7 1921, gift 29/12 1945 med Tømrermester Peder Christensen, f. 29/11 1914 i Fur (Søn af Landmand Chr. Christensen, Fur).

2. Kirsten Marie Jespersen, f. 1/3 1875, gift i Sunds Kirke

10/7 1903 med Tømrer Anders Pedersen, f. i V. Sneftrup 22/1 1877 (Søn af Chr. Jensen, V. Sneftrup). Bor nu i Viborg.

2 Børn (a—b):

- a. Johanne Christiane Marie Pedersen, f. 12/4 1904, gift 4/3 1932 i Sdr. Sogns Kirke i Viborg med Musiker Alfred Jensen, f. 11/4 1907 i Vraa, Pedersstrup Sogn (Søn af Grd. Laurids Chr. Jensen, Vraa).
- b. Anna Augusta Pedersen, f. 3/11 1908, gift 28/2 1933 i Sd. Sogns Kirke i Viborg med Grd. Otto Martin Christensen, f. 7/8 1895 i Højagergaard, Vejrumbro (Søn af afd. Grd. Laust Christensen, Vejrumbro).

3 Børn (ba—bc):

- ba. Egon Just Christensen, f. 12/12 1933 i Vejrumbro.
- bb. Erling Christensen, f. 8/1 1936 i Vejrumbro.
- bc. Vera Christensen, f. 28/3 1939 i Vejrumbro.

II. Poul Sneftrup Jespersen,

Boelsmand i Røjen, Sunds, født 30/11 1845 i Sunds, død 11/2 1935, gift med Kristine Christensen, f. 18/1 1847 i Fastrup i Gjellerup, død 23/11 1911 i Sunds.

Poul Jespersen havde lært Trikotagevævning og drev nogle Aar Væveriet med Afsætning mestendels paa Sjælland. Gl. Anders Sneftrup undrede sig altid over, at han ikke fortsatte med Trikotagevæsenet, da han havde gode Evner og Betingelser i den Retning. Dog fornægtede hans Energi sig ikke, han anvendte den i Stedet for paa Opdyrkingen af en Parcel paa ca. 100 Td. Land af Fødegaardens Jorder, som han opdyrkede og beplantede.

Chr. Jespersen fortæller om Barndomshjemmet, som han mindes med Tak og Glæde. Moderen var meget dygtig og arbejdsom. Hun havde altid sit Arbejde foran sig. Hun var aldrig bagefter med sine Ting. Skulde de til Kirke, var hun altid den, der sagde: »Kom saa!« En sjælden Evne havde

hun ogsaa til at faa Børnene til at udnytte Tiden. Hun havde et gavmildt Sind og vilde gerne af sine egne smaa Kaar give til dem, der havde det mere smaat. — Faderen var mere livlig. Han sang ofte for sine Børn; mest var det aandelige Sange, som de har husket gennem deres Liv. Ogsaa andre Ting kunde han synge. Engang da han havde købt noget Militærtøj, trak han han i Frakken, og saa sang han: »Ser I nu, hvem der kommer her ...!« Ogsaa havde han Lyst og Evne til at lege med Børnene, saa man forstaar, at det lille Hjem i Røjen var en kær Plet paa Jorden for de mange Børn.

Poul Jespersen var en dygtig Mand, saa han havde Fremgang i det økonomiske. I Begyndelsen havde han kun en Ko og en Stud; men Kaarene bedredes med Tiden, saa Besætningen voksede til 8 Køer og 2 Heste. Han var baade forudseende og arbejdsom. Der var 14 Td. Land Lavmose, som han fik opdyrket og afvandet, saa her blev et Stykke nydeligt Græs- og Kornmark, og ca. 20 Td. Land Hede fik han plantet med Fyr og Gran; her blev Mødepladser, hvor ogsaa Børnene som voksne stævnedes hen. Alt dette skete uden Forøgelse af Gæld. Efter Moderens Død blev Ejendommen solgt, og Poul var da nogle Aar hos Sønnen i Kragssnap, hvor han malkede og passede Køer og ellers gik og tog sig for, hvad han kunde have Lyst til. Han interesserede sig ogsaa for det nye, der kom frem, f. Eks. var han stærkt optaget af at gøre sig bekendt med Brugen af Selvbinderen, da de fik en saadan til Kornet. — »Gode Mennesker og omsorgsfulde for os Børn«, saaledes slutter Chr. Jespersen Skildringen af Forældrene. Faderen naaede som saa mange andre af Slægten en meget høj Alder, næsten 90 Aar.

Poul Jespersen og Hustru havde 10 Børn (1—10):

1. **Maren Jespersen**, f. 20/3 1872, død 1907.
2. **Jesper Snestrup Jespersen**, f. 15/7 1874 i Røjen, Sunds S., Købmand i Gjellerup, død 11/12 1936, gift

med Jensine Kristine Iversen, f. 18/3 1874 i Gjellerup, død i Herning 29/4 1934.

13 Børn (a—m):

- a. Poul Ejner Jespersen, f. 6/6 1900 i Gjellerup, Ølhandler, gift med Kristine Nørgaard, f. 7/1 1898 i Gjellerup.

6 Børn (aa—af):

- aa. Jesper Jespersen, f. 19/11 1923 i Sunds, Bogholder i Herning.
- ab. Maren Nørgaard Jespersen, f. 10/2 1925 i Herning.
- ac. Niels Nørgaard Jespersen, f. 7/6 1926 i Herning.
- ad. Kristian Richardt Jespersen, f. 27/1 1928 i Herning.
- ae. Johanne Nørgaard Jespersen, f. 13/4 1930 i Herning.
- af. Anna Kirstine Jespersen, f. 4/10 1935 i Herning.
 - b. Hedevig Kirstine Jespersen, f. 30/4 1901 i Gjellerup, død 6/7 1939(?), var gift med Peder Termansen Sejs af Silkeborg.
 - c. Kristine Jespersen, f. 21/5 1902 i Gjellerup, gift med Johannes Andreas Pedersen, f. 8/1 1898 i Assing.

3 Børn (ca—cc):

- ca. Verner Erhardt Pedersen, f. 17/6 1924 i Assing.
- cb. Ingrid Elisabet Pedersen, f. 20/12 1925 i Assing.
- cc. Ragna Gudrun Pedersen, f. 12/2 1927 i Assing.
 - d. Kristian Iver Jespersen, f. 28/5 1903 i Gjellerup, Bybud i Næstved, gift i V. Egesborg Kirke 17/5 1936 med Hedevig Jensen, f. 5/10 1905 i Vester Egesborg.

3 Børn (da—dc):

- da. Gurli Agnete Jespersen, f. 14/3 1937.
- db. Lars Ove Jespersen, f. 10/12 1939.
- dc. Poul Erik Jespersen, f. 19/4 1943.
 - e. Richardt Jespersen, f. 8/6 1904 i Gjellerup, død 2/3 1928 i G.
 - f. Ansgar Jespersen, f. 21/10 1905 i Gjellerup, gift med Elly Henningsen, f. 2/2 1907 i Rønnebæk

(Sjælland). Gdr. i Stenstrup pr. Næstved.

3 Børn (fa—fc):

- fa. Benthe Karen Jespersen, f. 27/4 1933 i R.
- fb. Grethe Inge Jespersen, f. 19/1 1939 i R.
- fc. Jytte Herdis Jespersen, f. 15/1 1943 i R.
- g. Rigmor Jespersen, f. 13/10 1906 i Gjellerup.
- h. Otto Harry Jespersen, f. 15/9 1907 i Gjellerup, gift 25/3 1937 i Holsted med Anna Grejsen, Viktualiehandler i Esbjerg.

2 Børn (ha—hb):

- ha. Vera Gunhild Jespersen, f. 30/9 1938 i Herning.
- hb. Karna Elinor Jespersen, f. 2/5 1942 i Herning.
 - i. Agnes Jespersen, f. 29/11 1908 i Gjellerup, gift med Grd. Michael Jacobsen, f. 26/7 1909 i Sindbjerg Sogn.

3 Børn (ia—ic):

- ia. Birgit Jacobsen, f. 2/3 1937 i Viuf.
- ib. Bent Jacobsen, f. 2/3 1940 i Viuf.
- ic. Kristen Jacobsen, f. 27/8 1943 i Viuf.
- k. Hulda Jespersen, f. 28/8 1910 i Gjellerup, gift med Richardt Østergaard, f. 4/3 1911 i Randers, Glarmester i København.

1 Barn (ka):

- ka. Birthe Østergaard, f. 30/7 1934 i København.
 - l. Eva Jespersen, f. 26/3 1912 i Gjellerup, gift 21/4 1935 med Børge Sigetby Bøje, f. 21/7 1905. Blandemester, Aarhus.
 - m. Magda Jespersen, f. 27/4 1913 i Gjellerup.
 - n. Sigfred Jespersen, f. 29/11 1914 i Gjellerup, gift med Elly Viola Nielsen, f. 31/3 1916 i Ballerup. De bor i København.

1 Barn (na):

- na. Leif Jespersen, f. 9/3 1944.
- 3. Christen Jespersen, f. 29/7 1876 i Røjen, gift 24/3 1901 i Sinding med iKaroline Laugesen, født i Kragssnap**

Sinding 14/2 1871. Han var Grd. i Kragssnap og er nu Brygger, (Bryggergade i Herning).

5 Børn (a—e):

- a. Poula Kristine Jespersen, f. 2/1 1902 i Sinding, gift 3/12 1925 i Herning med Knud Sigurd Lind, f. 7/7 1902 i Køge, død 3/9 1936 i København. (Han var Søn af Maskinfabrikant Rasmus Lind.) Poula er nu paa Kontor i København.

3 Børn (aa—ac):

- aa. Aase Jespersen, f. 8/12 1924 i Ry (Lolland).
- ab. Mogens Lind, f. 20/3 1926 i Nakskov.
- ac. Birte Lind, f. 26/12 1927 i Taarnby (Amager).
 - b. Anna Margrethe Jespersen, f. 17/6 1903 i Sinding, gift 14/11 1940 i Herning Kirke med Købmand Thomas Risager, f. 24/6 1900 i Jetsmark (Hvetbo Herred).

2 Børn (ba—bb):

- ba. Jørn Risager, f. 22/8 1941 i Kinnerup (Horsens — Hammer Sogn).
- bb. Poul Risager, f. 11/3 1944 i Hammelose (Thise — Vrensted Sogn).
 - c. Laura Jensine Jespersen, f. i Sinding 15/2 1905, død i Herning 26/2 1926.
 - d. Hans Peter Jespersen, f. i Sinding 25/8 1906, gift 1939 paa Københavns Raadhus med Anna Marie Adamsen, f. i Kolind 13/9 1914.

1 Barn (da):

- da. Anni Jespersen, f. 4/1 1940 i København.
 - e. Kristine Jespersen, f. 28/5 1908, død 22/3 1909 i Sinding.
4. **Anna Jespersen**, f. 19/3 1879, gift i Sunds Kirke 26/5 1908 med Træskomand Søren Hansen fra Fyn, f. 20/5 1878. Bor i Eyby.

4 Børn (a—d):

- a. Peder Chr. Hansen, f. 11/3 1909, gift 20/8 1936 i Fangel Kirke med Erna Hansen, f. 4/9 1913 (Dat-

ter af Snedkermester Marius Hansen, Bellinge).
Han er Snedker i Dyrup.

2 Børn (aa—ab):

- aa. Poul Dyrup Hansen, f. 15/4 1940.
- ab. Flemming Dyrup Hansen, f. 26/8 1945.
 - b. Poul Egil Eirby (har taget Navneforandring), f. 11/2 1912, Forretningsfører i Aalborg, gift 22/2 1947 med Læge Grethe Holm (Datter af Direktør L. Holm, Ringsted), f. 31/8 1918. (Viet i Ringsted.)
 - c. Svend Aage Hansen, f. 5/9 1913 i Ejby, gift 7/1 1938 med Anelise Rosted, (Datter af Grosserer R., Vejle), f. 16/9 1913. (Han er Urmager i Vejle.)
 - d. Else Hansen, f. 28/1 1916 i Ejby, gift August 1939 med Erik Schou (Søn af Statsbanetømrer Schou), f. 6/5 1912; han er Købmand i Nyborg.

1 Barn (da):

- da. Grethe Schou, f. 25/4 1941.
- 5. **Mariane Jespersen**, f. 25/9 1881, gift i København 5/10 1921 med Anton Norberg fra Sverrig, f. 12/3 1872. Han var Betonarbejder og er død.

1 Barn (a):

- a. Poula Kristine Fastrup Jespersen, f. 25/4 1909 i København, gift 5/11 1932 med Varmeinstallatør Knud Ousen, f. 24/11 1907 i København. Han er død; hun er paa Kontor i København.
- 6. **Kirsten Jespersen**, f. 5/4 1884, gift i Sunds Kirke 7/4 1909 med Gmd. Peder Kristian Pedersen Maarbjerg. f. i Borbjerg 22/8 1876.

8 Børn (a—h):

- a. Mette Kathrine Maarbjerg, f. i Raasted 27/1 1910, gift 1941 med Henry Bjerregaard, f. i Hurup (Thy) 3/12 1906.

1 Barn (aa):

- aa. Jørn Bjerregaard, f. i Hammerum 31/10 1943.
 - b. Kristine Maarbjerg, f. 19/11 1911.
 - c. Thomas Maarbjerg, f. i Raasted 1/11 1913, gift

med Sinne Søndergaard, f. N. Omme 9/11 1917.

2 Børn (ca—cb):

- ca. Birthe Maarbjerg, f. i Maarbjerg 9/10 1942.
- cb. Villy Maarbjerg, f. i Hierm 18/4 1945.
- d. Poul Maarbjerg, f. i Raasted 29/4 1915.
- e. Alma Maarbjerg, f. Raasted 19/8 1917, gift med Anders Jensen, f. i Kragelund 16/1 1910.

1 Barn (ea):

- ea. Kirsten Jensen, f. i Kragelund 29/8 1946.
- f. Klara Maarbjerg, f. i Raasted 21/11 1919, gift med Kristian Bach Lyby, f. i Ejerslev, 6/5 1920.

1 Barn (fa):

- fa. Leif Bach Lyby, f. i Idom 17/4 1945.
- g. Johannes Maarbjerg, f. 19/6 1921, død s. A.
- h. Johannes Sigvald Maarbjerg, f. 9/11 1923.

7. **Jens Chr. Jespersen**, f. 5/12 1885. Var Gaardejer i »Solbakken«, Sunds, til 1946. Bor nu i Sunds Stationsby, gift 23/3 1913 med Anna Kielsgaard Larsen fra Linaa i Sunds, f. 19/9 1890. Han var 1929—33 Medlem af Sunds Sogneraad og i mange Aar Menighedsraadsmedlem. (Se ogsaa Efterskriften!)

7 Børn (a—g):

- a. Dagny Kristine Jespersen, f. 24/1 1914 i Sunds, gift 28/5 1942 i Sunds Kirke med Johannes Nygaard Nielsen, f. i Klinkby, Hove Sogn, 12/4 1910. Han er Portner ved Frederiksberg Hospital.

2 Børn (aa—ab):

- aa. Hanne Nygaard Nielsen, f. 23/6 1944.
- ab. Bodil Benedikte Nielsen, f. 20/8 1945.
- b. Minna Kielsgaard Jespersen, f. 31/10 1917, gift i Sunds Kirke med Svend Aage Sønderriis, f. i N. Nisum 3/5 1913. Lærer paa Glænø, nu L. Valby ved Slagelse.

2 Børn, f. paa Glænø (ba—bb):

- ba. Annelise Sønderriis, f. 8/11 1943.
- bb. Britta Ellinor Sønderriis, f. 10/10 1944.

- c. Poul Albert Kielsgaard Jespersen, f. 7/9 1919.
 - d. Lars Aage Kiilsgaard Jespersen, f. 5/11 1921.
 - e. Kristian Egon Jespersen, f. 31/8 1923.
 - f. Ruth Erna Jespersen, f. 9/7 1925.
 - g. Ellen Victorie Jespersen, f. 31/1 1930.
8. **Sara Jespersen**, f. 16/5 1887 i Røjen, gift 11/6 1909 i Sunds med Landpost Peter Andersen, f. 14/8 1884 i Skinderholm.

6 Børn (a—f):

- a. Karen Kristine Andersen, f. 31/5 1910 i Skibbild, gift 13/11 1936 med Væver Peter Mikkelsen, f. 5/8 1905(?).

2 Børn (aa—ab):

- aa. Poul Erik Mikkelsen, f. 10/4 1939.
- ab. Esther Mikkelsen, f. 23/4 1946.
- b. Karoline Andersen, f. 24/10 1912 i Skibbild, gift 31/5 1936 i København med Bagermester Hagner Sture Friberg, f. 19/7 1914 i Herfølge.

2 Børn (ba—bb):

- ba. Henny Tove Friberg, f. 2/3 1938 i København.
- bb. Kai Heiner Friberg, f. 2/10 1941 i København.
- c. Emmy Antoinette Andersen, f. 23/1 1914, død Oktober 1933 i Skibbild.
- d. Tage Andreas Andersen, f. 1/6 1915, gift med Marie Søby, f. 9/5 1923 i Snejbjerg.

1 Barn (da):

- da. Villy Søby Andersen, f. 29/8 1944 i Snejbjerg.
- e. Nelly Mary Andersen, f. 13/2 1920, gift med Hilmar Cornelius, f. 29/12 1919 i København. Bor i København.

1 Barn (en Søn), f. 3/1 1947.

- f. Robert Andersen, f. 15/2 1928 i Nøvling. (Montør.)
9. **Nielsine Bolette Jespersen**, f. 25/4 1889, død som Barn.
10. **Thivard Julius Jespersen**, f. 1/7 1890, gift med Rosa Marie Jørgensen fra Næstved f. 1/8 1897.

4 Børn (a—d):

- a. Vera Kirstine Jespersen, f. 29/2 1916 i Aarhus, Lærerinde i Korsør.
- b. Kaja Lilly Jespersen, f. 21/4 1918 i Arnborg.
- c. Gudrun Inger Jespersen, f. 2/4 1922, gift 1943 med Centralbestyrer Jens Christensen, f. 30/8 1917.
1 Barn (ca):
- ca. Dan Østergaard Christensen, f. 21/6 1946.
- d. Ejvind Normand Jespersen, f. 11/2 1930 (Gymnasiast).

III. Chr. Sneftrup Jespersen,

født 1849 og død i Sunds 25/12 1870, ugift. Han kom til Skade ved en Hest, og siden var han Invalid. Der fortælles, at han ikke kom til Læge, hvorimod man lod ham behandle af en »klog« Mand, som dog ikke var klog nok til at redde ham. Han var den eneste af de 6 Sønner, som døde ung, uden at efterlade sig Efterkommere.

IV. Jens Sneftrup Jespersen,

født i Sunds 12/8 1851, død 2/3 og begravet 7/3 1945 i Nøvling. Var Boelsmand i Hollingholt i Sunds. Gift 28/11 1877 med Kirstine Vad Pedersen, som var født i Hollingholt 30/11 1854 og døde i Nøvling 25/6 1923.

Han var, som forøvrigt alle Brødrene, af et særdeles godt Gemyt; han havde Evne til i faa Ord at ramme Sømmet paa Hovedet og ved et vist Lune at vække Morskab. Han var den af Brødrene, som havde flest Børn, hvilke alle er i gode Stillinger. De lærte saa godt som alle et eller andet Haandværk. Naar Broderen Anders vilde lade ham høre, at han ligesom svigtede Landbruget, ved at alle hans Børn blive Haandværkere, sagde han: Landbruget kræver en stor Driftskapital, det gør derimod Haandværket ikke. »Dermed var jeg egentlig afvæbnet«, siger Anders, og tilføjer, at der dog var en af Sønnerne, der blev ved Landbruget, som alligevel viser sig at taale Sammenligning med Haandværk.

Jens og Kirstine havde 15 Børn (1—15):

1. **Maren Jespersen**, f. 11/8 1878, gift med Handelsgartner Kristian Lerche, f. 30/4 1871 i Grevinge, Bjerreby S.

1 Barn (a):

- a. Gudrun Lerche, f. 9/1 1902 i Frue Sogn i Svendborg, gift med Politibetjent Hans Jensen Nielsen, f. 18/5 1898 i Frue Sogn, Svendborg.

1 Barn (aa):

- aa. Hans Jørgen Nielsen, f. 30/4 1941 i Sct. Jørgens Sogn i Svendborg.

2. **Jesper Sneftrup Jespersen**, f. 6/8 1879, død 17/7 1880.

3. **Jesper Severin Tang Jespersen**, f. 19/2 1881 i Sunds, Skræddermester i Svendborg, gift med Alma Jacobine Katrine Olsen, f. i Stoense Sogn (Langeland) 12/11 1884.

5 Børn (a—e):

- a. Lilly Edel Tang Jespersen, f. 3/1 1905 i Nikolaj Sogn i Svendborg, gift med Sømand Terkel Christian Lerche, f. 6/6 1898 i Skaarup Sogn, Fyn.

3 Børn (aa—ac):

- aa. Birgit Tang Lerche, f. 10/7 1935.
- ab. Knud Erik Tang Lerche, f. 9/10 1937.
- ac. Niels Jørn Tang Lerche, f. 5/7 1943.

(Alle født i Svendborg.)

- b. Nanna Lydia Iverta Tang Jespersen, f. 6/4 1907, gift med Chauffør Sonnenborg Rasmussen, St. Jørgens Sogn, Svendborg.

1 Barn (ba):

- ba. Vagn Tang Rasmussen, f. 8/12 1942 i Svendborg.
- c. Herluf Tang Jespersen, f. 16/7 1911 i S. Nikolaj Sogn, Svendborg.
- d. Oliver Tang Jespersen, f. 25/3 19... i S. Nikolaj Sogn, Svendborg, gift med Edith Carla Victorie Hansen.

1 Barn (da):

- da. René Tang Jespersen, f. 19/7 1938, Frue Sogn, Svendborg.
- e. Leo Tang Jespersen, f. 11/10 19... i Nikolaj Sogn, Svendborg.
- 4. Marie Jespersen**, f. i Sunds 13/9 1882, død 4/5 1942, var gift med Købmand Laurids Hansen, Nøvling (senere Hjortsballe), f. 21/5 1876 i Sinding.
- 15 Børn (a—p):
- a. Elicius Sivibæk Hansen, f. i Nøvling 4/2 1907, Købmand, gift med Dagmar Andersen, f. i Ydby 27/11 1899.
- 2 Børn (aa—ab):
- aa. Hans Ole Brinch Hansen, f. 19/5 1937 i Nøvling.
- ab. Inger Marie Brinch Hansen, f. 26/5 1941 i Nøvling.
- b. Aksel Brinch Hansen, f. 12/6 1908, død 14/12 1919.
- c. Jens Vagner S. Hansen, f. 3/1 1910, Væver (Herning), gift med Signe Majlund, f. i Sinding 19/11 1912. (Han er Maskinstrikker.)
- 3 Børn (ca—cc):
- ca. Hugo Brinch Hansen, f. 10/2 1934.
- cb. Jørgen Brinch Hansen, f. 10/8 1939.
- cc. Leif Brinch Hansen, f. 25/4 1946.
- d. Ernst Brinch Hansen, f. i Nøvling 12/2 1911, Lagerchef (Herning), gift med Erna Bolette Thygesen, f. i Ikast 2/5 1913.
- 2 Børn (da—db):
- da. Jutta Brinch Hansen, f. 18/6 1939.
- db. Kai Brinch Hansen, f. 15/4 1943.
- e. Astor Brinch Hansen, f. 14/4 1912, Husejer, (Herning).
- f. Dagny Brinch Hansen, f. 10/4 1913, gift med Driftsleder Harald Andersen (Sunds), f. 23/12 1907.
- g. Elly Brinch Hansen, f. 23/9 1914, Husbestyrerinde, boende i Herning.
- h. Helene Brinch Hansen, f. 30/8 1915, gift med Møbel-

snedker Thomas Storgaard Nielsen, f. 1/8 1912.
(Herning.)

1 Barn (ha):

- ha. Else Storgaard Nielsen, f. 13/3 1944.
i. Chr. Brinch Hansen, Landmand, Give, f. 13/1 1917,
gift med Karen Andersen, f. 15/1 1923.

1 Barn (ia):

- ia. Villy Brinch Hansen, f. 3/8 1945, død Okt. 1946.
k. Egon Brinch Hansen, Assurandør, (Thisted), f. 3/5
1919, gift med Katrine Christensen, f. 21/12 1922.
l. Gudrun Brinch Hansen, f. 12/3 1921, Syerske,
(Herning).
m. Aksel Brinch Hansen, Kommis, Haunstrup, f. 23/9
1922, gift med Ruth Rasmussen, f. 9/9 1925.
n. Bent Brinch Hansen, Landmand, f. 19/10 1924.
o. Thorkild Brinch Hansen, Strikker, Sunds, f. 23/12
1925.
p. Gunnar Brinch Hansen, Radiomekaniker, Herning,
f. 17/1 1929.
5. **Petra Severine Jespersen**, f. 9/11 1884, gift med For-
mer Kr. Kristensen, Nykøbing, Mors, f. i Jebjerg 2/10
1879, død i Nykøbing 31/10 1918. Gift 2. Gang i Nykø-
bing 20/10 1936 med Enkemand Otto Peter Mortensen,
f. i Sejerslev, Mors, 18/4 1866, død i Nykøbing 10/4 1937.

8 Børn (a—h):

- a. Harald Kristensen, f. i Agger 3/9 1907, død s. A.
b. Edith Kristensen, f. i Nykøbing 20/12 1908, død
30/12 1908.
c. Alfred Kristensen, f. i Nykøbing 10/10 1909, død
16/10 1909.
d. Harald Vernegren Kristensen, f. i Nykøbing 11/12
1910, gift 2/2 1936 i Svendborg med Agnete Eleo-
nora Johanne Pedersen, f. 17/5 1916 i Svendborg.
(Han er Skibskaptain.)
e. Georg Vernegren Kristensen, f. 13/2 1913 i Nykø-
bing, gift 16/5 1937 med Edith Elise Jørgensen,

- f. 13/7 1917 i Nykøbing. (Han er Tømrer.)
 1 Barn (ea):
- ea. Birthe Kristensen, f. 20/2 1938 i Nykøbing.
- f. Alfred Vernegren Kristensen, f. 18/3 1915 i Nykøbing, gift i København 23/5 1942 med Karen Elvira Sofie Eriksen, f. 7/1 1921 i Ellede (ved Kallundborg). (Han er Murer.)
- g. Bernhard Vernegren Kristensen, f. 26/8 1916 i Nykøbing, Sømand.
- h. Kristen Vernegren Kristensen, f. 5/10 1918 i Nykøbing, gift s. St. 16/8 1942 med Edith Mortensen, f. 26/7 1921 i Nykøbing. (Han er Tømrer.)
 1 Barn (ha):
- ha. Torben Vernegren Kristensen, f. 5/11 1943 i Frederikshavn.
- 6. Peter Severin Tang Jespersen**, f. 8/3 1885 i Hollingholt (Sunds), Skotøjshandler i Rudkøbing, gift 19/11 1916 med Hansine Jørgine Hansen, f. 16/10 1888 paa Strynø.
 1 Barn (a):
- a. Ebba Regitze Jespersen, f. 25/8 1917, gift 18/7 1940 med Grd. Karl Bernhard Lollesgaard Rasmussen, Lollesgaard, Simmerbølle S. (Langeland), f. 13/3 1910 paa Gd. Strandlyst i Simmerbølle.
- 7. Simon Peder Martin Jespersen**, f. 10/3 1886 i Sunds. Skræddermester i Svendborg, gift med Karen Petersen, f. 21/9 1886 i Rise Sogn (Ærø).
 1 Barn (a):
- a. Ernst Alfred Tang Jespersen, f. 21/ 1913 i Sundby (Amager).
- 8. Otto Kristen Peder Jespersen**, f. 24/5 1887, Gaardejer i Hollingholt, Sunds, gift med Mathilde Juline Jensen, Søager i Snejbjerg, f. 20/7 1887. Otto Jespersen var bl. a. 1930—37 Medlem af Sogneraadet. Han opfandt Vejhovlen »Jyden«, som nu sælges over hele Landet. (Se ogsaa Efterskriften!)
 6 Børn (a—f): (Født i Hollingholt.)

- a. Kreaturhandler Jens Sneftrup Jespersen, f. 1/4 1913, gift med Karen Margrethe Nielsen, f. 22/10 1918 i Esbjerg (Datter af Overportør Frederik Nielsen, Esbjerg).

1 Barn (aa):

- aa. Erik S. Jespersen, f. 12/3 1946.
- b. Sygeplejerske Else Elise Margrethe Jespersen, f. 8/9 1914.
- c. Asta Kirstine Jespersen, f. 10/11 1916, gift med Forpagter Ejner Laursen, f. 1/2 1919 i Bjergsø (Sjælland), Søn af Grd. Peder Laursen, Bjældagergaard, Bjergsø.

2 Børn (ca—cb):

- ca. Harro Flemming Laursen, f. 11/6 1944, død 2/12 1944.
 - cb. Margit Laursen, f. 17/12 1945.
 - d. Grd. Peder Laurids Martin Jespersen, f. 26/5 1919, gift med Frida Brøchner Nielsen, f. 17/8 1918 i Thyregod, Datter af Gdr. Jens P. Nielsen, Gunnerup, Rind.
 - e. Elly Jespersen, f. 14/9 1921, gift med Grd. Aksel Vestergaard, f. 8/1 1914 i Sunds, Søn af Gdr. Anders Vestergaard, Sønderaas, Sunds.
 - f. Margit Jespersen, f. 12/7 1929, død 22/12 1940.
9. **Peder Nikolaj Jespersen**, f. 5/3 1889, Urmager i København, gift med Anna Marie Hansen (Datter af Murer Mads Hansen og Hustru, Kirsten Larsen, i Gudme), f. 18/9 1892.

2 Børn (a—b):

- a. Oluf Jespersen, f. 3/1 1911, gift med Else Farrup Kristensen (Datter af Skræddermester Kristensen, Odder).
 - b. Verner Jespersen, f. 3/7 1916, død 15/2 1917.
10. **Tine Dagmar Jespersen**, f. 14/1 1892 i Sunds, gift med Thyge Toustrup Thygesen, Landmand i Lind (Rind Sogn), f. 26/4 1888.

9 Børn, alle født i Rind, (a—i):

- a. Anna Katrine Thoustrup Thygesen, f. 17/12 1920, gift med Hans Jensen, f. i Svendborg 13/12 1917. Skræddermester i Svendborg.

1 Barn (aa):

- aa. Connie Irene Jensen, f. 27/3 1943.
- b. Niels Chr. Toustrup Thygesen, f. 21/1 1922, Tømrer, gift med Anna Lise Buur Jensen, f. i Herning 2/3 1925.

1 Barn (ba):

- ba. Jørgen Buur Toustrup Thygesen, f. 2/5 1945 i Snebjerg.
 - c. Jens Verner Toustrup Thygesen, f. 21/5 1923, Gaardmand i »Solbakken«, Sunds, gift med Anna Elisabeth Jensen, f. 14/12 1927 i Studsgaard Sogn, (Datter af Grd. Jens Jensen, Ny Volsgaard, Studsgaard).
 - d. Viggo Emil Toustrup Thygesen, f. 12/7 1924
 - e. Ernst Juul Toustrup Thygesen, f. 2/12 1925.
 - f. Asta Kristine Toustrup Thygesen, f. 10/2 1928.
 - g. Edith Rigmor Tolstrup Thygesen, f. 14/8 1929.
 - h. Emma Alice Toustrup Thygesen, f. 8/2 1931.
 - i. Ebbe Gerhardt Toustrup Thygesen, f. 26/9 1932.
11. **Asta Eline Jespersen**, f. 31/3 1893, død 15/5 1911.
12. **Dusine Valborg Jespersen**, f. 16/3 1895, gift med Købmand Simon Kjær Hansen, f. 18/5 1893 i Herning.

6 Børn (a—f):

- a. Kristen Kjær Hansen, f. 3/5 1921 i Ørre.
 - b. Jens Kjær Hansen, f. 3/8 1922 i Ørre.
 - c. Esther Kjær Hansen, f. 26/4 1924 i Ørre, gift 1946 med Regnskabsfører Viggo Eriksen, f. i Auning 11/6 1920.
 - d. Børge Kjær Hansen, f. 20/7 1926 i Tjørring.
 - e. Erna Kjær Hansen, f. 8/7 1931 i Guldager.
 - f. Mona Kjær Hansen, f. 24/7 1939 i Herning.
13. **Kristen Robert Jespersen**, f. 23/3 1897, forhen Cigar-

og Papirhandler i Assens, nu Bogholder ved Sygekassen. Han var i en Del Aar Byraadsmedlem og Formand for Ligningskommissionen, og er nu i Stedet for udnævnt til Overligningskommisær og Vurderingsmand til Ejendomsskyld. Gift med Dora Vilhelmine Iversen, f. i Odense 1893.

5 Børn (a—e):

- a. Ellen Aase Jespersen, f. 7/10 1913, gift med Hovmester Christian Rasmussen, f. 22/9 1896. Bosted: København.

1 Barn (aa):

- aa. Lene Rasmussen, f. 23/7 1945.
- b. Arboe Jespersen, f. 26/9 1920.
- c. Dagny Vibeke Jespersen, f. 11/11 1922, gift med Herman Larsen, f. 16/9 1914, Fodermester, (Egeskov, Kværndrup).

1 Barn (ca):

- ca. Karin Bente Larsen, f. 22/12 1941.
- d. Alice Emilie Jespersen, f. 12/3 1928.
- e. Birthe Jespersen, f. 29/10 1934.

- 14. **Jette Kirstine Jespersen**, f. 13/10 1898, død 14/4 1926.
- 15. **Hilda Jespersen**, f. 9/6 1900, gift med Landpost Thomas Chr. Remmer Larsen, f. 25/4 1890 i Kølkhjør Skole, Vinding, viedes 13/11 1919.

4 Børn (a—d):

- a. Jens Chr. Remmer Larsen, f. 10/9 1923 i Snejbjerg, Maler, gift i Molmbäck i Sverrig 11/8 1945 med Mariane Lagerquist, f. 10/10 1923.

1 Barn (aa):

- aa. Christen Remmer Larsen, f. 25/10 1945.
- b. Oda Irene Remmer Larsen, f. 25/1 1927 i Vorgod, gift 24/6 1945 med Gravemester Harald Studsgaard Sørensen, f. 8/8 1918 i Vorgod.

1 Barn (ba):

- ba. Ove Remmer Larsen, f. 21/1 1945 i Skarrild.
- c. Alf Oliver Remmer Larsen, f. 31/8 1934 i Vorgod.

- d. Anny Kristine Remmer Larsen, f. 21/9 1935 i Vorgod.

V. Johannes Sneftrup Jespersen,

født 15/12 1853 i Sunds, død og begravet i Snejbjerg 1925, gift 25/5 1880 i Sunds med Mariane Andersen, født 1854 i Hillerslev i Thy, (Datter af Anders Peder Andersen, Kjelstrup i Hillerslev) og død og begravet i Snejbjerg 1919.

Johannes Jespersen havde i nogle Aar forskellige Pladser ved Landbruget. Da han skulde giftes, begyndte han imidlertid som Købmand (i Ikast). Denne Forretning gik for øvrigt udmærket; men han længtes dog efter Landbruget. Han solgte saa Forretningen og forpantede derefter Gødstrup Præstegaard, hvilket viste sig at være et heldigt Foretagende. Jorden var frugtbar, og desuden fandt Familien her gode og prægtige Omgangsvener, hvad der ogsaa er et stort Gode. Senere købte han Damgaard i Herning, hvor han dog nok havde sin bedste Tid. Gamle Anders Sneftrup, som har fortalt en Del om Brødrene, slutter med at sige, at deres Hustruer ikke var mindre betydelige. Nogle er allerede nærmere omtalt, og hvad der fortalt om dem, gælder i ikke mindre Grad om de sidst nævnte.

»Slægten har i mange Generationer været klar over, at hvis Livet skal faa Betydning for Tid og Evighed, skal det opbygges paa Guds frygt, Tro og Bøn.»

Johannes Sneftrup Jespersen og Hustru havde

6 Børn (1—6):

1. **Maren Jespersen**, f. i Sunds 28/2 1881, gift 25/3 1904 med Christian Buur, Gaardejer i Næstholt i Snejbjerg, f. 5/8 1876 i Nyborghus i Nøvling, Medlem af Snejbjerg Sogneraad.

9 Børn (a—i):

- a. Knud Frølund Buur, f. 22/12 1914 i Næstholt, Boghandler i Horsens, viet 20/5 1934 til Ulla Asby, f. 21/1 1911 i Asaa.

3 Børn (aa—ac):

- aa. Jørgen Buur, f. 18/1 1937 i København.
- ab. Elsebeth Buur, f. 8/6 1942 i Horsens.
- ac. Karen Andrea Buur, f. 8/6 1942 i H.
 - b. Ane Margrethe Buur, f. 1/7 1906 i Næstholt, død s. St. 26/9 1915.
 - c. Johanne Mariane Buur, f. 22/1 1908, viet 13/9 1930 til Henry Hedegaard Olesen, Gmd., i Næstholt Vestergaard, f. 17/3 1905 i Silkeborg.
- 2 Børn (ca—cb):
- ca. Jens Holger Buur Olesen, f. i N. V. 27/3 1937.
- cb. Maren Marie Buur.
 - d. Johannes Jespersen Buur, f. 29/4 1910, Gmd. i Næstholtskov, viet 15/4 1936 til Dagmar Kristensen, f. 16/5 1914 i Ørre.
- 4 Børn (da—dd):
- da. Kristian Buur, f. 19/9 1936 i Næstholtskov.
- db. Peder Henrik Buur, f. 13/4 1943 i Næstholtskov.
- dc. Svend Aage Buur, f. 9/10 1944 i Næstholtskov.
- dd. Anna Margrethe Buur, f. 4/2 1946 i Næstholtskov.
 - e. Jens Frølund Buur, f. 16/11 1911 i Næstholt. Medhjælper.
 - f. Aksel Chr. Buur, f. 31/12 1914, død 9/2 1915 i N.
 - g. Ane Margrethe Buur, f. 21/9 1916 i N., viet 3/6 1938 til Hans Midtgaard Madsen, f. 9/5 1913 i Trolldhede, Overassistent i »Danske Grundejeres Kreditforening«, Herning.
- 1 Barn (ga):
- ga. Inga Buur Madsen, f. 26/6 1946 i Herning.
 - h. Aksel Chr. Buur, f. 30/11 1917 i Næstholt, Gaardmand i Løvbjerg i Tjørring, viet 3/11 1943 til Maja Kristensen, f. 14/10 1919 i Løvbjerg.
- 1 Barn (ha):
- ha. Ellen Irene Buur, f. 25/10 1945 i Løvbjerg.
 - i. Harald Buur, f. 4/10 1919 i N., Medhjælper.
- 2. **Jesper Jespersen**, f. i Ikast 25/5 1883, Grd. i Næstholttoft, gift i Herning Kirke 20/9 1907 med Marie Ottosen

(Datter af Grd. Lars Ottosen og Hustru, Mette Nykjær). — Jesper Jespersen har haft en Mængde Tilidshverv. Han var fra 1925 i en Række Aar Medlem af Snebjerg Sogneraad og havde en en Del Arbejde her og i Landboforeningen. I 1940 blev han valgt til Formand for »Den gensidige Landbo-sygeforening« — (ca. 50,000 Medl.). Samme Aar valgtes han af Landbrugsministeriet til Tilsynsførende ved Eksportsamlestaldene i Herning og Holstebro. I 1943 valgtes han til Formand for Vestjyllands Mergelforsyning (omfatter 92 Lokalforeninger og 35 Landbo- og Husmandsforeninger), og 1945 valgtes han til Medlem af Statens Mergeludvalg. (Se ogsaa Efterskriften!)



J. Jespersen, „Næstholdtfoft“

7 Børn (a—g):

- a. Lars Otto Jespersen, f. 16/9 1908, Grd. i Gullestrup, gift 19/12 1934 med Jensine Bækgaard (Datter af Sognefoged Thomas Bækgaard, Tanderupkjær), f. d. 8/2 1910.

5 Børn (aa—ae):

- aa. Johannes Vagn Bækgaard Jespersen, f. 28/1 1936.
- ab. Inger Marie Bækgaard Jespersen, f. 22/5 1937.
- ac. Lilly Ruth Bgd. Jespersen, f. 2/4 1940.
- ad. Egon Bgd. Jespersen, f. 17/2 1942.
- ae. Jesper Emanuel Bgd. Jespersen, f. 17/6 1946.
(Alle født i Gullestrup.)
- b. Mariane Elisabeth Jespersen, f. 31/5 1911, gift 9/5

1935 med Grd. Jens Peder Ostensen, Ganérgaard, Skjern, f. 4/1 1907. 2. Børn.

2 Børn (ba—bb):

- ba. Birthe Marie Ostensen, død 25 Dage gl.
- bb. Aksel Vestergaard Ostensen, f. 14/1 1944.
 - c. Mette Lilly Jespersen, f. 6/10 1912.
 - d. Martha Marie Jespersen, f. 22/6 1915, gift 18/9 1938 med Skræddermester Aage Storgaard Jensen, Fiskbæk, (nu Herning) (Søn af Niels Storgaard, Herborg).

2 Børn (da—db):

- da. Tage Storgaard Jensen, f. 25/6 1939.
 - db. Gunnar Storgaard Jensen, f. 19/8 1942.
 - e. Johannes Jespersen, f. 25/6 1915. Inspektør i Herning.
 - f. Chr. Rikard Jespersen, født og død 9/8 1918.
 - g. Severin Emanuel Jespersen, f. 9/8, død 3/9 1919.
3. **Anders Peder Jespersen**, f. i Ikast 1885, død som lille.
4. **Christiane Jespersen**, f. 18/1 1886, gift med Niels Nykjær Ottosen, f. 27/9 1875, Gaardejer, Kæret, Herning.

5 Børn (a—e):

- a. Lars Aage Nykjær Ottosen, f. 22/4 1911, gift 1946 med Marie Sandgaard Christensen, f. 16/3 1915. (Datter af Grd. Chr. Sandgaard Chr., Holing.)
- b. Johanne Ottosen, f. 3/5 1913.
- c. Holger Ottosen, f. 22/3 1916, gift 28/7 1944 med Marie Nykjær, f. 17/10 1916, (Datter af Grd. Bertel Nykjær, Kjæret).

1 Barn(ca):

- ca. Niels Jørgen Ottosen, f. 14/10 1945.
 - d. Margrethe Ottosen, f. 25/6 1918, gift 28/9 1944 med Laurits Dalsgaard, f. 25/6 1921, (Søn af Grd. Thorvald Dalsgaard, Haverslev pr. Arden).
 - e. Lis Ottosen, f. 2/12 1927.
5. **Inger Jespersen**, f. 1887 i Skærbæk i Aulum, død 18/5 1943 i Næstholt.

6. **Anders Peder Jespersen**, f. 1889 i Skærbæk, død 1903 i Damgaard i Herning.

VI. *Anders Sneftrup Jespersen*,

var født i Røjen i Sunds 25/12 1857, blev borgerlig viet i Hjørring 18/5 1883 til Petrea Marie Christensen, f. 23/6 1862 i Vrensted Sogn, død i Aalborg 3/5 1937.

Anders Jespersen har efterhaanden fortalt meget mere om sit lange og begivenhedsrige Liv, end der her kan blive Plads til. Vi maa nøjes med at gengive Hovedtrækkene, skønt mere deraf var interessant nok til at blive trykt. — 16 Aar gammel kom han til Damtoft i Aulum, hvor han tjente i 2 Aar. Pladsen var saa streng, at Anders mente, at han var blevet et Vrag, hvis han skulde være blevet der, til han var 30 Aar— hvis han da havde levet saa længe! Senere tjente han hos Chr. Vestergaard i Varhede og begyndte derefter at gaa omkring med Uldtøj. Om sine Genvordigheder med Politi og Herremænd m. fl. fortæller han morsomt. Det gik ellers rigtig godt med Handelen, og samtidig blev han Agent i Straahatte for Gustav Pahl i København.

Da saa Tiden kom, at han skulde giftes, købte han af sin ældste Broder, Dynes, Hovedparcellen af Gaarden i Røjen. Der boede de fra 1883—86. Dog fortsatte Anders en Del af Aaret med Uldhandelen. Saa flyttede han til Brønderslev, hvor han i 11 Aar drev Trikotagefabrikation, hvilket gik mindre godt. Han flyttede saa til Aalborg og blev Handelsrejsende i Uldtøj for Grosserer Munksgaard og solgte ogsaa andre Artikler for forskellige. Anders var i de Tider stærkt politisk interesseret; han var ivrig Socialdemokrat; men skønt han blev stærkt opfordret til at søge Valg til Sogneraad, Byraad og Folketing, og man lovede ham, at man nok skulde skaffe ham Stemmerne, naar han blot vilde stille sig, vilde han dog ikke tage aktiv Del i Politik. I Amerika fattede han senere Mistillid til baade religiøs og politisk Partivæsen. Under hans Ophold i Amerika var Konen hos sine Forældre i Brønderslev. Han var 2 Gange i Amerika, sidste

Gang ca. 5 Aar. Første Gang arbejdede han ved Jernbanen i Omaha med Ekspedition af Fragtgoods, men hjalp noget af Tiden Sønnen, som var Bygmester, og kunde godt gøre det ud som Tømrer. Sønnen havde mange Svende og byggede en Masse Huse. Anders dirigerede en Tid Foretagendet, medens Sønnen var paa Rejse i Danmark. Ogsaa under sit andet Ophold derovre arbejdede han dels hos Sønnen og dels paa Jernbanestationen; men 1911—12 var han Økonom (house-keeper) i Grand View College i Des Moines, hvor Forstanderen var Pastor Wagner (senere Provst i Danmark). Man faar af Anders' Fortælling en Anelse om, at dette aandelige Foretagende godt kunde trænge til en »timelig« Medhjælper. Da Anders anden Gang var vendt tilbage til Danmark, købte han en Parcel fra St. Refstrup paa 20 Td. Land Hede, 20 Td. Land Mose og 25 Td. Land Eng for 5000 Kr. Folk troede, at han var tosset; men han fik det dyrket op og fik sit Arbejde godt betalt. Anders, som i mange Aar har været Gaardmand i Sønderholm Sogn, boede siden i Aalborg, hvor han døde i April 1946. — Han omkom ved en Gasforgiftning, og da han de sidste Aar boede alene og passede sig selv, blev han først fundet flere Dage efter sin Død. Om sine Børn og Børnebørn i Amerika har han kun kunnet give nedenstaaende noget ufuldstændige Oplysninger, eftersom Forbindelsen med Slægten desværre havde været næsten afbrudt under Krigen.

7 Børn (1—7):

1. **Christian Martinus Jespersen**, f. i Brønderslev 20/6 1882, lærte Tømrerprofessionen og rejste derefter til Amerika, hvor han giftede sig med en Pige fra Aalborg og havde med hende 3 Døtre, som nu vistnok alle er gifte; maaske er der ogsaa Børnebørn. Blev gift 2. Gang med en dansk Dame i Amerika, Margrethe ... Ingen Børn i dette Ægteskab. Han er Bygmester i Missouri, U. S. A., og er ret velhavende. Efter 1940 har man ikke hørt fra dem, og før den Tid havde Brevene været aabnede.



*Anders Sneftrup Jespersens Datter og Svigersøn,
Repræsentant Borkmann, Aalborg*

2. ^{*}**Aksel Theodor Jespersen**, f. i Brønderslev 17/12 1886. Lærte Litografi i Aalborg, rejste derefter til Tyskland og senere til Amerika sammen med en Pige fra Frankfurt am Main, Dora ... De giftede sig straks, da de var kommet derover. Dora var et helt Sproggeni. Manden lærte hende Dansk, og hun havde ikke været mere end ca. 14 Dage i Amerika, inden hun begyndte at tale Engelsk. De boede da i Omaha, hvor de fik 4 Sønner og 2 Døtre, hvoraf een er død. 2 af Sønnerne er uddannede til Flyvere, og Anders siger, at han nu gaar i en uhyggelig Spænding for, om de mulig skal blive tvunget til at være med som Flyvere i Krigen; men ogsaa her er Forbindelsen afbrudt, (skrevet 11/10 1942).
3. **Josefine Marie Jespersen**, f. 1885, død i Brønderslev 10/4 1895, 10 Aar gl., (skulde altsaa her været opført før Aksel Th.).
4. **Kristine Jespersen**, f. 23/11 1888 i Brønderslev, blev gift med Skotøjsfabrikant Jul. Landsperg, (Holbæk). Ingen Børn.
5. **Theodor Emil Jespersen**, f. 26/3 1891 og død 18/6 1893.

6. **Theodor Emil Jespersen**, (opkaldt efter den forrige), f. 13/6 1893, død 7/12 1896 (i Brønderslev).
7. **Josefine Marie Jespersen**, f. i B. 8/1 1896, gift med Repræsentant Alfred Borkmann, Aalborg. Ingen Børn.

VII. *Kirsten Mortensdatter*

var den yngste af den tidligere omtalte Morten Jensens fire Døtre. Hun var født 2/12 1838 og blev gift 29/9 1870 med Chr. Hauge, som var født 25/2 1841 i Bording. Kirsten døde 8/12 1882, og Chr. Hauge døde 20/8 1914.

Kirstens Moder, Anna Dynesdatter, døde 1840, 32 Aar gl., og Kirsten, som da kun var 13 Maaneder gammel, kom saa til Ø. Sneftrup, til sin Bedstemoder, Bodil Marie, og efter dennes Død kom hun til sin Morbroder, Jesper Dynesen i Røjen, hvor hun voksede op sammen med dennes 6 Sønner og blev betragtet som Barn i Huset og regnedes med til Søkendeflokken. Senere tjente hun i Bording Præstegaard og blev forlovet med Chr. Hauge, som ogsaa tjente der. De kom som gifte til at bo i en Parcel af Fædrengaarden i Hestlund. Chr. Hauges Fader, Anders Hauge, var en meget from Mand, der omtales baade i A. Stubkjærs Erindringer og i Johs. Gøtzsches Bog »Livsrørelser« som en af de første vakte i Bording Sogn. Sønnen Chr. Hauge holdt gudelige Forsamlinger og solgte kristelige Skrifter, hvoraf han havde mange. Han holdt privat Skolegang. Om Vinteren gik han til Julianehede og Kjærshoved, og om Sommeren gik Børnene til hans Hjem i Hestlund. Til Eksamen mødte de i Skolen ved Bording Kirke. Chr. Hauge fik et Stykke Hede af Faderens Gaard, (ca. 50 Td. Land), som han bebyggede, da han i 1870 blev gift med Kirsten Mortensdatter.

De havde 4 Børn (1—4):

1. **Anders Hauge**, f. 1/9 1871, byggede paa en Parcel fra Chr. Hauges Ejendom 1899, gift 1901 med Klara Nielsen, f. 7/8 1873 i Handbjerg, (Datter af Mikkil Nielsen og Kathrine Pedersen; de var fra Handbjerg, boede først der og flyttede til Julianehede i Engesvang, død

ved Bording St.). Hun døde 1/3 1940, hvorefter A. Hauge i 1943 blev gift 2. Gang med Ingeborg Margrethe Sørensen, (Datter af Grd. Jørgen Sørensen og Hustru Katrine i Ravnholtlund).

12 Børn (a—m):

- a. Chr. Hauge, f. 21/8 1902, rejste 1927 til Amerika.
- b. Mikael Hauge, f. 9/10 1903, Diakon; er gift 11/10 1937 med Kathrine Hansen, Endelave; de har et Dreng hjem paa Sjælland.

2 Børn (ba—bb):

- ba. Ruth Klara Hauge, f. Juli 1938.
- bb. Ingrid Hauge, f. 1941.
- c. Jens Karl Hauge, f. 22/11 1904, gift 13/6 1930 med Marie Hagelskjær, Nørlund, (Datter af Laurits Hagelskjær).

3 Børn (ca—cc):

- ca. Anne Hauge, f. 23/8 1931.
- cb. Karlo Laurits Hauge, f. 24/4 1937.
- cc. Klara Hauge, f. 23/1 1940.
- d. Kristine Hauge, f. 29/6 1906, gift 17/6 1944 med Johannes Mortensgaard, Ikast.
- e. Kathrine Hauge, f. 15/11 1907, Husbestyrerinde.
- f. Marie Hauge, f. 18/2 1909, gift med Husmand Agnus Pedersen, Faurholt, Ikast.

3 Børn (fa—fc):

- fa. Ketty Pedersen, f. 1940.
- fb. Anna Klara Pedersen, f. 1942.
- fc. Villy Pedersen, f. 1944.
- g. Johannes Hauge, f. 4/7 1910, gift med Gudrun Frederiksen 11/1 1945.

1 Barn (ga):

- ga. Margit Hauge, f. 1946.
- h. Ingvar Marinus Hauge, f. 9/10 1911, død 20/8 1912.
- i. Martha Hauge, f. 8/5 1913, gift med Aage Nielsen, Gaardejer, Skygge.

4 Børn (ia—id):

- ia. Erik Nielsen, f. 1936.
 - ib. Ruth Nielsen, f. og død 1938.
 - ic. Ruth Nielsen (II), f. 1940.
 - id. Signe Nielsen, f. 1942.
 - k. Ingvard M. Hauge, f. 8/6 1915, stud. theol., Kbhvn.
 - l. Peder Hauge, f. 27/12 1918. Har faaet Gaarden i Hestlund.
 - m. David Andreas Hauge er fra September 1946 Elev paa Haslev Seminarium.
2. **Mette Marie Hauge**, f. 8/8 1874, gift 4/6 1877 med Snedker Johan Petersen, f. 25/8 1865, død 22/8 1937.
- 1 Søn (a):
- a. Sigvard Pedersen, f. 25/8 1904, Snedker.
3. **Ane Bolette Hauge**, f. 3/2 1876, gift med Hans Christensen, Skjern. Hun døde Juni 1913.
- 1 Barn (a):
- a. Chr. Christensen, f. 1913.
4. **Martine Margrethe Hauge**, f. 9/1 1878, gift med Grd. Chr. Hvergel Linnebjerg, Faurholt. Hun døde Marts 1944.
-



Staaende fra venstre: H. P. Jespersen og Otto Jespersen. Siddende: Jens Chr. Jespersen, Chr. Jespersen og Martin Jespersen. Til Udvalgsmedlemmerne (se „Tilføjelser“) hører endvidere Jesper Jespersen (Billede S. 35).

Efterskrift.

Det var egentlig Jesper Jespersen, Næstholt, der først fik Tanken om en Stamtavle for Slægten fra Sneftrup. Senere, nemlig i Sommeren 1942, mødtes et Udvalg af Jespersen-Slægten paa Missionshotellet i Herning, hvor ogsaa undertegnede var til Stede. Her besluttedes det saa at sætte Sagen i Gang, og det var et stort Arbejde, der forestod. I den Tid, da Kirkebøgerne var borte fra Landsarkivet (paa Grund af Krigen) var der jo en Del af Arbejdet, der stod stille, navnlig hvad der vedrørte de ældste Slægtled (Forslægten).

Det nævnte Udvalg bestod af Jesper Jespersen, Næstholt, Jens Chr. Jespersen, »Solbakken« (nu Sunds Stationsby), Otto Jespersen, Hollingholt, Chr. Jespersen, Bryggergade, og hans Søn, Hans Peter Jespersen, Martin Jespersen, Herning (forhen Røjen), samt de 2 sidstlevende af det ældre Slægtled: Jens Sneftrup Jespersen, forhen

Sunds, og Anders S. Jespersen, der levede sin sidste Tid i Aalborg.

Langt den største Del af Stoffet til nærværende Slægtsbog er indsamlet af Jens Chr. Jespersen (»Solbakken«) og Gdr. Otto Jespersen, Hollingholt. De har udført et overmaade stort Arbejde og afholdt mange Udgifter, som har været forbundet dermed. Her bør særlig nævnes Chr. Jespersen (Herning), der har lagt Pengene ud til Bogens Trykning og derved muliggjort dens Fremkomst nu. Jens Chr. Jespersen og Otto Jespersen har foretaget mange Rejser til Viborg Landsarkiv, enkelte Gange har ogsaa Hans P. Jespersen været med her. Ligeledes har de besøgt en Del af Sognene og gæstet Præsterne for at faa Oplysninger af de derværende Kirkebøger. De har sat sig i Forbindelse med Medlemmer af Slægten og faaet Svar fra dem, og sidst, men ikke mindst, har de opsøgt gamle Folk og faaet dem til at fortælle om Slægtens Liv i de svundne Tider. Følgende har givet skriftlige Skildringer af Stamfaderen og de 5 Brødre, fra hvem de forskellige Slægtsgrene nedstammer: Jens Chr. Jespersen, Chr. Jespersen, Martin Jespersen, Kirsten Marie Jespersen og Anders Sneftrup Jespersen.

Sluttelig bemærkes, at undertegnede et Par Gange har besøgt Landsarkivet og søgt at opspore nogle Ting, som endnu manglede, angaaende Forslægten. Enkelte af disse Ting kunde dog ikke findes, da Arkivalierne manglede. Paa Grundlag af dette Stof, som altsaa i det væsentligste er indsamlet af Slægtens nævnte Medlemmer, har jeg fremstillet Bogen og dertil benyttet samme System for Opstillingen som i »Buurslægten Stamtavle«. Hvis man vil gøre sig en Smule Ulejlighed med at sætte sig ind i Systemet og benytte Oversigten, vil Bogen være meget let at orientere sig i.

Studsgaard, den 27. Marts 1947.

Johan C. Sulkjær.

Nogle Tilføjelser.

Sneftrup. Sidste Led af dette Navn er en af de mange Former af Endelsen Torp (trup, rup, strup osv.). En Torp er en Udflyttergaard eller en Udflytterlandsby for en ældre og større Landsby. Forleddet er som oftest et Personnavn. Naar det som her er vanskeligt at tyde, er det vel Tegn paa, at Torpen er gammel. Sneptrup er uden Tvivl udflyttet fra Simmelkjær.

Da Folketællingen 1845 er den sidste, hvor Jespersenslægten har til Huse i Gaarden, skal den her gengives: Ø. Sneftrup 1845: Peder Knudsen, Gmd., 43 Aar, født i Sunds. Birthe Christensdatter, hans Kone, 41 Aar, og Mette Kathrine Knudsen 18 Aar. deres Barn, begge ligeledes født i Sunds. Peder Pedersen, 25 Aar og Jens Jespersen, 16 Aar, Tjenestefolk, begge født i Sunds. Ane Marie Andersdatter, Tjenestepige, f. i Rind. Niels Chr. Nielsen, 13 Aar, f. i Sunds, og Mette Nielsdatter, 10 Aar, f. i Sunds, Plejebørn. Bodil Marie Jespersd., 76 Aar, f. her i Sognet, Aftægtskone. Johanne Nielsd., 26 Aar, f. i Sunds, Tjenestepige, Kirsten Mortensdatter, 7 Aar, f. i Aulum, Plejebarn.

Røjen (eller Rojen), forhen ogsaa kaldet Royen, var oprindelig en stor Gaard, som var delt i 2 Halvgaarde og tilhørte Herningsholm. I 1789 var den blevet til 5 Gaarde, hvoraf den ene altsaa blev Jespersenslægten 2den Slægtsgaard. Da Røjen var samlet, har det sikkert været en Gaard med meget stort Areal. Om Udparcelleringen af Slægtens Gaard her, er foran fortalt.

Næstholt i Snejbjerg Sogn har tilhørt Buurslægten siden 1782, altsaa i 165 Aar. Skønt den altsaa ikke kan regnes til Jespersenslægtsgaardene i egentlig Forstand, er der dog til en vis Grad noget om det, idet den nu er delt i 4 Gaarde, og der bor Medlemmer af Familien i hver af dem. (Se foran Side 33—35!). Endelsen »holt« betyder »en lille Skov«, jævnfør ogsaa »Hollingsholt«. Om Forbindelsen mellem de 2 Slægter kan ogsaa læses i »Buurslægten Stamtavle«.

Stednavne er ellers noget af det, som pirrer Nysgerrigheden, men tiest er Udtydningen umulig eller ufuldstændig. Ørre betyder maaske en gruset Mark. (Vel den Del, som har givet Sognet Navn.) Sunds er oprindeligt en Sammentrækning af »Sundssø«; men det bliver vi jo ikke synderlig klogere af. Vi kan lige nævne et Par smaa Stednavne: »Sejlsighus« (Side 8) — en »Sig« er en Lavning, hvor der kan staa Vand, som man mulig kan sejle over i en Baad; »Brødjord« er Jord, som er brudt op af Heden. — Meget andet appellerer til vor Videlyst: om nu f. Eks., hvordan Wisti er kommet til Byfogeden i Aabenraa, og hvad der senere blev af ham — eller, om den Morten Jensen, der blev gift med Ane Dynesdatter, var den samme Morten, som i 1787 var Tjenestedreng i Ø. Sneftrup. Man ser, at selv en velfunderet Stamtavle ikke kan oplyse Alverdens Ting.

Blombjerg. Lige ved Øster Sneftrup ligger en Bakke, nu beklædt med Græs, kaldet Blombjerg. Her var det, Thygge Pedersen gravede sin Smedie ind og begyndte sin Virksomhed i 1872. (Se »Herningsholms Historie«!).

Indholdsfortegnelse:

FORSLÆGTEN	3
Jesper Christensen og Dorthe Wistisdatter 4 — Chr. Nielsen og Kirsten Jespersdatter 6 — Dynes Christensen og Bodil Jespersdatter 6.	
Stamfaderen	10
STAMTAVLEN	14
I. Dynes Jespersen	14
Martin Jespersen 15 — Kirsten Marie Jespersen 16.	
II. Poul Sneftrup Jespersen	17
Maren Jespersen 18 — Jesper Sneftrup Jespersen 18 — Christen Jespersen 20 — Anna Jespersen 21 — Mariane Jespersen 22 — Kirsten Jespersen 22 — Jens Chr. Jespersen 23 — Sara Jespersen 24 — Nielsine Jespersen 24 — Thivard Julius Jespersen 24.	
III. Chr. Sneftrup Jespersen	25
IV. Jens Sneftrup Jespersen	25
Maren Jespersen 26 — Jens Sneftrup Jespersen 26 — Jesper Severin Jespersen 26 — Marie Jespersen 27 — Petra Severine Jespersen 28 — Peter Severin Tang Jespersen 29 — Simon Peder Martin Jespersen 29 — Otto Kristen Peder Jespersen 29 — Peder Nikolaj Jespersen 30 — Tine Dagmar Jespersen 30 — Asta Eline Jespersen 31 — Dusine Valborg Jespersen 31 — Kristen Robert Jespersen 31 — Jette Kirstine Jespersen 32 — Hilda Jespersen 32.	
V. Johannes Sneftrup Jespersen	33
Maren Jespersen 33 — Jesper Jespersen 34 — Anders	

Peder Jespersen 36 — Christiane Jespersen 36 —
Inger Jespersen 36 — Anders Peder Jespersen 37.

VI. Anders Sneftrup Jespersen 37

Christian Martinus Jespersen 38 — Aksel Theodor Jes-
persen 39 — Josefine Marie Jespersen 39 — Kristine
Jespersen 39 — Theodor Emil Jespersen (II) 40 —
Josefine Marie Jespersen (II) 40.

VII. Kirsten Mortensdatter 40

Anders Hauge 40 — Mette Marie Hauge 42 — Ane
Bolette Hauge 42 — Martine Margrethe Hauge 42.

Efterskrift 43

Nogle Tilføjelser 45

