

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Oplysninger om Slægten
Philip fra Anno 1714 til vor
Tid

Ferdinand Philip (1910)

Et lykkeligt Liv varer et vist antal dage,
men et godt Navn bliver evindelig.
(Sirach 41.16)

FORORD

Til Hammermøllens Geværfabrik i Hellebæk Sogn, ca. en Halv Mils Vej nord for Helsingør, knytter sig de første Oplysninger, vi har kunnet finde om vor Slægt, og til dette Sted lader ogsaa en gammel Familietradition de første Medlemmer indvandre fra Frankrig eller Tyskland.

I Aaret 1714 den 4. marts findes ifølge Hornbæk Kirkes Daabsprotokol "Philip" fra Hammerværket som Fadder til en lille Pige, Anne Møllersdatter. 1742 finde vi ifølge samme Kilde "Philip" fra "Wercket" som Fadder til Strandridder Staahls Barn, Povel.

I Aaret 1739 fødes Andreas Philip. Han faar i Daaben Tilnavnet Nielsen, hvilket siger os, at hans Faders Fornavn har været Niels, da det i hin Tid var Skik, at Børn i Daaben fik Faderens Fornavn med et vedføjte -sen. Navnet Nielsen har han imidlertid senere bortkastet, thi paa Folketællingslisten for 1787 lader han sig opføre som Andreas Philip. Hans Fødested kan vi ikke paavise. Da han og hans Hustru (der i Asminderød Sogns Kirkebog benævnes Karen Jensdatter) i Aaret 1779 faar deres Søn, Niels, døbt i Asminderød Kirke, vare de bosiddende i Endrup, en Landsby i nærheden af Fredensborg.

Medens Navnet Nielsen atter dukker op i Slægten 1809, men ikke senere end 1818, er navnet Philipsen bibeholdt af en Del af Familiens Medlemmer indtil vore Dage.

Vi skal her oplyse, at paa Folketællingslister for 1840 findes de dalevende Slægtninge paa Hellebæk at have kaldt sig Philipsen, medens de samme Medlemmer paa Folketællingslisten for 1845 alle kalde sig Philip, og Navnet under denne Form maa absolut ogsaa anses korrekt, da vedføjelsen -sen kun har sin Rod i Datidens førømtalte Skik.

Adskillige af den ældre Generation dyrkede Musikken ved siden af deres daglige Dont. Dette er særligt nedarvet i den Gren af Familien, der nedstammer fra Chr. Philipsen i Stenløse, hvis Medlemmer saa godt som alle have spillet eller spille eet eller flere Instrumenter.

Under vore omfattende Arkivundersøgelser for at skaffe Oplysninger om de ældste i Slægten, stødte vi paa en uventet og stor Vanskelighed deri, at Hellebæk Kirkebøger for tiden før 1812 ere brændte, hvilket ligeledes gælder Kirkebøgerne for Hornbæk, med undtagelse af forannævnte Daabsprotokol. Vi har derfor været henviste til at søge en del Oplysninger dels igennem Skifteretsprotokoller fra hin Tid, dels igennem de ældste Folketællingslister hvad der har besværliggjort Arbejdet i en betydelig Grad og bevirket, at vi for de ældstes vedkommende ikke alle Steder har kunnet vedføje Datoen for Fødsel og Død.

Hermed overlader vi nu til de øvrige Familiemedlemmer - enhver især efter sin Interesse for Slægten - at føre nærværende Stamtavle videre, ved at tilføje Af- og Tilgang i det Omfang, som Vedkommende finder ønskeligt.

Til slut skal vi udtale en varm Tak til hr. Kommunelærer, cand. phil. Mortensen for hans Støtte under vort Arbejde med at indsamle Oplysninger om den ene Gren af Familien, og ligeledes takkes Fruerne Martha og Anne Philip for deres utrættelige Beredvillighed til at deltage i de ret besværlige Arkivundersøgelser.

I over halvandet hundrede Aar har vor Slægt Led efter Led været knyttet til Hammermøllens Geværfabrik, og nogle korte Oplysninger om denne vil derfor formentlig ikke være uden Interesse i forbindelse med nærværende Stamtavle.

Omkring aaret 1600 er Hammermøllen bleven anlagt som Grovsmedie og Kobbermølle. Benævnelsen Kobberdammen for en lille Sø, der ligger i Fabrikens nærhed, hentyder endnu hertil.

Kobbersmed Henrik Ehm ses at have ejet den en kort tid indtil 1664.

I Aaret 1669 fik Peter Westhof kgl. Brev paa at drive Hammermøllen som Geværfabrik, den havde da i en kort Tid været drevet af Staten under Navnet Kronborg Geværfabrik. Den er imidlertid snart efter forfalden og overgaaet paa flere forskellige Hænder, dels som Eje, dels som Forpagtning, var en Tid endog helt nedlagt, indtil Krigskommissær Stephen Hansen overtog den i Aaret 1743. Det lykkedes denne Mand at drive Fabriken betydeligt i Vejret.

De store Rustninger, som Frederik den 5te maatte foretage i Anledning af Syvaarskrigen, har bevirket Travlhed paa Geværfabriken, og store Bestillinger ses at være gjorte til den danske Hær i Holsten.

1765 købte Staten Fabriken af Stephen Hansen for 70.000 Rigsdaler.

Fra Aaret 1778 findes grev Schimmelmann anført som Ejer af Hammermøllen. Han havde paa Hellebæk et Fideikommis nærmest omfattende Geværfabriken og nogle hundrede Tønder Land.

I de nærmest herefter følgende Aar har Fabriken beskæftiget et ikke ringe antal Arbejdere. 1790 ses der saaledes at have været 228 Haandværkere og Daglejere i arbejde udenfor den egentlige Geværfabrikation. Lønnen var i den Tid for en Tømmersvend 3 Mark om Dagen, en Daglejer 24 Skilling, en Kvinde 20 Skilling.

De ved Geværfabrikationen beskæftigede Folk have for størstedelen været Udlændinge, der fra de store Vaabenfabriker i Tyskland og Frankrig vare indvandrede dertil og dannede en lille Koloni for sig selv.

At de hovedsagelig have været Fremmede, ses deraf, at Sognepræsten for den tyske Menighed i Helsingør, Vester Bjørnsen, i Aaret 1785 ansøger om allernaadigst Refusion for det Tab, han lider ved Kronborg Geværfabriks Afgang fra hans Menighed. Menigheden havde tilhørt den tyske Kirke i Helsingør i 40-50 Aar, og Præstens Indkomster have været ca. 150 Rigsdaler aarligt.

Grev Schimmelmann skal have været en god Arbejdsgiver, men stor Fordel havde han ikke af Fabriken. Arbejdets Deling var ikke tilstrækkelig gennemført, og kyndige Folk paastod, at den i det hele

taget ikke blev godt drevet. De forskellige Mestre have i flere Tilfælde været selvstændige Arbejdsgivere, der holdt Svende og Lærlinge for egen Regning og solgte Fabriken deres færdige Arbejder.

Dette Forhold har aabenbart ikke altid været heldigt for Mestrene selv, og Stridigheder blandt disse og deres Arbejdere var ingenlunde ukendt.

Virksomheden synes heller ikke at have været særlig indbringende for dem. I Aaret 1809 indgiver saaledes Elisabeth Herforths enke en Ansøgning om Understøttelse i sin store Nød. Hendes Mand havde været ansat ved Fabriken i 4 Aar som Svend og 26 aar som Mester, men desuagtet ikke været i stand til at efterlade hende noget som helst til Livets Underhold, thi "hans Folk have slaaet saa meget i stykker for ham" slutter hun vemodigt sin Supplik.

I det hele taget gaar det stærkt tilbage med Fabriken fra Slutningen af det attende Aarhundrede. I Aaret 1802 omtaler Inspektør Schultz de daarlige Arbejdsforhold, "ingen vil afkøbe Mestrene noget" skriver han, og i Aaret 1807 ønsker største delen af Arbejderne at rejse derfra, kun et Magtbud fra oven formaar at holde dem tilbage.

1817 er Arbejdsstyrken indskrænket til 22 Mestre, 99 Svende og 37 Drengene og deriblandt af Bøssevagere kun 6 Mestre, 44 Svende og 24 Drengene.

Efterhaanden som Geværindustrien skrider fremad, kniber det mere og mere med at skaffe Plads i de gamle Værkstedbygninger til de fornødne Maskiner.

Overgangen fra Flintelaasen til "perkussions-antændelse" lader sig endnu udføre paa Hammermøllen, men derefter er dens Saga som Geværfabrik snart ude.

Den nedbrændte delvis omkring Aaret 1850, blev atter opført, men helt nedlagt 1870.

Værkstedbygningerne, der for en del endnu ere bevarede, og de mange hyggelige smaa Arbejderboliger, hvoriblandt Skaftergaarden og det gamle Hammerværk, danner den Dag idag en idyllisk Plet i den skønne Hellebæk Skov.

Ferdinand Philip.

Andreas Philip

født 1739 (fødested ukendt). Død paa Aalsgaard den 25. Juni 1799. Arbejdede paa Kronborg Geværfabrik.

Gift med: **Karen Christophersdatter** (Jensdatter) født 1746 (Dødsaar ukendt).

Deres søn:

Niels Philip Andreassen - kaldet Niels Philip -

født 1779 i Asminderød Sogn og døbt i Sognets Kirke den 9. Juli samme Aar. Bajonetsmedemester paa Kronborg Gevær- fabrik. Død paa Hellebæk den 29. Oktober 1846 (begravet i Tikøb den 2. November s. A.)

Gift med: **Marie Helene Nielsdotter**, født 1778 I Harpholme I Skaane. Død paa Hellebæk den 22. Februar 1861 (begravet samme Sted den 28. Februar s. A.)

Niels Philip Andreassen og Hustrus Børn:

1. **Andreas Philipsen** - kaldet Philip, - født paa Hellebæk den 30. August 1804 (konfirmeret i Hellebæk Kirke 1818 under betegnelsen Nilssøn), Løbsmedemester paa Kronborg Geværfabrik. Indskrevet 15. sept. 1834 som Mester ved Kronborg Geværfabriks Mesterlav. Død paa Hellebæk den 19. Novbr. 1843, (begravet i Tikøb den 24. Novbr. s. A.). Blev ægteviet i Hellebæk Kirke den 12. Juli 1829 til

Lisbeth Nielsdatter, (Datter af Kroejer N. Nielsen) født Hørsholm den 8. April 1811, død i Kjøbenhavn den 10. Juni 1885 (begravet s. sted).

2. **Christian Philipsen**, født paa Hellebæk den 9 December 1806. Murermester og Landmand. Død i Stenløse den 18. November 1858, se endvidere Side 36.

3. **Johannes Nielsen** - kaldte sig Philipsen - født paa Hellebæk den 16. marts 1809, Løbmagersvend, udvandrede til Tyskland.

Rejste i 1842 fra Hamborg til Hellebæk, hvor han stod Fadder til sin Brodersøn Ludvig August, er derefter bortrejst. Videre ukendt.

4. **Hans Peter Philipsen**, født paa Hellebæk den 26. Juli 1812, Løbsmed. Død samme Sted den 31. Oktober 1834. Ugift.
5. **Frederik Nielsen** - kaldte sig **Philipsen** - født paa Hellebæk den 30. Marts 1815. Bøssemager, ernærede sig i sine sidste Aaringer som Musiker, døde ugift paa Hellebæk den 20. Juli 1892.
6. **Wilhelm Philipp Nielsen**, født paa Hellebæk den 27. April 1818, Løbsmed, døde ugift i Tikøb den 18. Oktober 1887.
7. **Johanne Marie Nielsdatter**, født paa Hellebæk den 15. August 1821, død samme sted den 13. Maj 1900.
- Gift med: Bøssemager **Mathias Gudmandsen**, (Søn af Landmand Gudman Poulsen), født i Tikøb Sogn 4. Febr. 815, død paa Hellebæk den 14. August 1894.

Deres Barn:

- Peter Philip Gudmandsen**, født paa Hellebæk den 23. September 1856, død samme Sted den 23. Juli 1863
8. **Carl Philip Phillipsen**, født paa Hellebæk den 19. December 1823, Løbmagersvend, ernærede sig af og til som Musiker, død Kjøbenhavn den 30. Juli 1875.
- Gift med: **Marie Elisabeth Hansen**, født 1825, død i Kjøbenhavn 1872.

Deres Børn:

- Clara Nicoline Phillipsen**, født paa Hellebæk den 31. Oktober 1849, død samme Sted den 7. December 1864.
- Marius Emil Phillipsen**, født paa Hellebæk den 11. Juni 1855, død samme Sted den 28. Januar 1866.

Andreas Philipsen og Hustrus Børn:

1. **Carl Philipsen**, født paa Hellebæk den 30. Marts 1830, død s. Sted den 3. Novbr. 1833.
2. **Frederik Philipsen**, født paa Hellebæk den 6. April 1831, lærte Bøssemagerhaandværket paa Kronborg Geværabrik. Reiste 1853 til Kjøbenhavn, hvor han arbejdede som Kleinsmed. Deltog i Krigen 1864 som Artilleri- konstabel ved Aarøes Korps. Døde ugift i Kjøbenhavn 1875.
3. **Ferdinand Philipsen**, født paa Hellebæk den 17. Juli 1832. Bøssemager - død i Kjøbenhavn den 17. December 1893 - se endvidere Side 16.
4. **Carl Philipsen**, født paa Hellebæk den 6. November 1833. Grosserer, Skibsproviantør, død i Kjøbenhavn den 29. Novbr. 1892 - se endvidere Side 20.
5. **Peter Philipsen**, født paa Hellebæk den 30. August 1835. Snedker - lever i Kjøbenhavn - se endvidere Side 24.

6. **Christiane Philipsen**, født paa Hellebæk den 11. April 1837. Enkefru - lever i Kjøbenhavn - se endvidere Side 26.
7. **Edvard Philipsen**, født paa Hellebæk den 18. Juli 1838- Porcelainsdrejer - død i Kjøbenhavn den 2. Februar 1979 - se endvidere Side 27.
8. **Marie Philipsen**, født paa Hellebæk den 8. Septbr. 1839 - død samme Sted den 9. Septbr. 1939.
9. **Marie Therese Philipsen**, født paa Hellebæk den 18. August 1840. Enkefrue - lever i Kjøbenhavn - se endvidere Side 31.
10. **Ludvig August Philip**, født paa Hellebæk den 23. April 1842. Detailhandler - lever i Roskilde - se endvidere Side 33.
11. **Andreas Edmund Philip**, født paa Hellebæk den 30. Juli 1844. Læderhandler, Fabrikant - død i Kjøbenhavn den 2. Juni 1899 - se endvidere Side 34.

Ferdinand Philipsen

(1832-1893) kaldte sig og benævnedes i alle officielle Dokumenter Philip, lærte Bøssemagerhaandværket på Kronborg Geværfabrik. Efter endt Læretid forlod han den 4. Maj 1853 Hellebæk for at rejse til Kjøbenhavn. Deltog samme Aar i et Togt med Fregatten "Thetis" til Middelhavslandende. Efter at have arbejdet nogle Aar hos forskellige private Mestre i Kjøbenhavn, blev han 1862 ansat paa Kbhvn.s Tøjhus Geværfabrik og tjente sig her op til Værkfører. Iflg. Krigsministeriets Skrivelse af 16. Nvbr. 1867 beordredes han til sammen med en Artillerikaptejn at afrejse til Solingen i Tyskland for der at føre Kontrol med Fabrikationen af Sabelbajonetter til den danske Hær. Atter hjemvendt i 1868. Underkastede sig 1871 den af Krigs- ministeriet paabudte Eksamen for Bøssemagere i Hæren, hvilken han bestod med Vidnesbyrdet "meget duelig", modtog samme Aar Ansættelse som Bøssemager ved 6. Bataillon i Viborg og derefter fra 1873 til sin Død ved 1ste Bataillon i Kjøbenhavn. 13 Febr. 1891 benaadet med Dannebrogskorset.

Gift med:

Marie Christiane Petersen, (Datter af Forvalter P.)

født i Kjøbenhavn den 15. Juni 1838, død samme Sted den 24. Juni 1899.

Deres Børn:

a. **Inger Marie Elisabeth Philip**, født i Kjøbenhavn den 29. Juni 1860. Musik- og Sanglærerinde (Koncert- sangerinde). Gift med Klokker ved Sct. Jacobskirken i Kjøbenhavn, **Martin Anthon Theodor Jeppesen**, (Søn af Maskinmester J.) født i Kbhvn. den 17. November 1860.

Ingen Børn.

b. **Augusta Christiane Philip**, født i Kjøbenhavn den 24. Juni 1863. Frøken - lever samme Sted.

c. **Ferdinand Philip**, født i Kjøbenhavn den 30. December 1867. 1882 Toldkontorist i Kjøbenhavn. 1889 Toldfuldmægtig s. Sted. 1891 Toldmedhjælper i Vamdrup. 1894 Toldassistent i Helsingør. 1895 forflyttet i samme Egenskab til Kbhvn. 1902 kgl. Udnævnelse. Gift med:

Anna Kathrine Marie Knudsen, (Datter af Toldassistent K.) født i Taps ved Kolding den 1. Juni 1874 (tidligere Privatlærerinde).

Deres Børn:

c1. **Ellen Marie Anna Sophie Philip**, født i Kbhvn. den 4. Februar 1897.

- c2. **Asger Andreas Philip**, født i Kbhvn. den 25. April 1898; død samme dag.
- c3. **Meta Augusta Cecilie Andrea Philip**, født i Kbhvn. den 5. Juli 1900.
- c4. **Inga Emma Mathilde Philip**, født i Kbhvn. den 22. Juli 1904.
- c5. **Ferdinand Philip**, født i Kbhvn. den 14. April 1907.
- d. **Louise Therese Elisabeth Philip**, født i Kjøbenhavn den 21. Oktober 1869, død samme Sted den 30. Januar 1871.
- e. **Robert Carl Lauritz Philip**, født i Kjøbenhavn den 4. Marts 1876. Elev af Blaagaard Seminarium. Opgav 1895 Seminarieuddannelsen for at modtage Ansættelse som Assistent under Kbhvns. Magistrat (Belysningsvæsenet). Død i Kjøbenhavn den 13. Februar 1907.
Gift med:
Katrine Jensen, (Datter af Vognmand J.) født i København den 6. Novbr. 1875.
Deres Børn:
- e1. **Astrid Ingeborg Marie Philip**, født i Kbhvn. den 17. Decbr. 1899.
- e2. **Edith Andrea Augusta Philip**, født i Kbhvn. den 9. Decbr. 1906.

- f. **Louise Philip**, født i Kjøbenhavn 1877, død spæd.
- g. **Andrea Theresie Philip**, født i Kjøbenhavn den 26. Oktober 1879, Frøken - lever samme Sted.

Carl Philipsen

(1833-1892) - lod sig kalde Philip - kom i Handelslære i Roskilde og senere hos Skibsproviantør K. F. Marstrand i Helsingør, hvor han forblev indtil 1862. Fik i Aaret 1863 Ansættelse som Lagerforvalter hos Skibsproviantør Julius F. Schierbeck i Kjøbenhavn, hvilket Firma han overtog sammen med I. A. Olsen i Aaret 1875 og drev det til sin Død.

Blev den 30. Decbr. 1884 optaget som Æresmedlem af "Den danske Skibsførerforening af 1874", samt optaget i Frimurerens VIII Provins Z. F. 5878522. Opnaede Pr. L. VII Gr.

Gift med:

Antoinette Henriette Jensen, (Datter af Havnefoged J.), født i Odense den 17. Oktober 1836, død i Kbhvn. den 23. Febr. 1909.

Deres Børn:

a. **Carl Andreas Philip**, født i Kjøbenhavn den 21. November 1860, Grosserer. Kom 1875 i Handelslære hos sin Onkel, August Dede i Kbhvn., hvor han forblev til 31. Jan. 1883. Ansat hos Knapfabrikant Jacob Jensen fra 1. Februar 1883 til 1. Juli 1885.

Var derfter 1 Aar i sin Faders Forretning, til 1. Decbr. 1886, da han indtraadte som Medindehaver af Firmaet Fr. Christensen & Philip, hvilket Firma han senere er bleven ene Indehaver af.

Frimurer VIII Provins CHR. 58971221.

Gift med:

1. Gang: **Anna Marie Augusta Hansen Harth**, (Datter af Fabrikant H.), født i Kbhvn. den 24. Septbr. 1866, død i Skovshoved den 25. Januar 1901.

2. Gang: **Astrid Rønning**, (Datter af fabrikant R.) f. 27. Okt. 1872 i Kbhvn.

Børn af første Ægteskab:

a1. **John Edmund Waldemar Harth-Philip**, født i Kjøbenhavn den 30. Juli 1888. Korrespondent.

a2. **Kaj Georg Eduard Harth-Philip**, født i Kbhvn. den 5. April 1894.

a3. **Paul Axel Harth-Philip**, født i Kbhvn. den 11. Apr. 1897.

a4. **Carla Elisa Harth-Philip**, født i Kbhvn. den 11. Juni 1900.

Børn af andet Ægteskab:

a5. **Erik Karl Andres Philip**, født i Kbhvn. den 19. Decbr. 1902.

a6. **Mogens Henry Philip**, født i Kbhvn. den 12. Maj 1904

a7-a8. **Einer Philip** og **Esther Philip** - fødte i Kjøbenhavn den 29. September 1906.

b. **Elisa Antoinette Philip**, født i Kjøbenhavn den 26. Februar 1863
Frøken - lever samme Sted.

c. **Louis Philip**, født i Kbhvn. den 15. April 1865, død s. Sted den 2. Maj 1873.

d. **Henriette Christiane Philip**, født i Kbhvn. den 18. Aug. 1867,
død s. Sted den 8. Septbr. 1867.

e-f. **Henriette Christiane Philip** og **Anna Magdalene Philip**,
fødte i Kbhvn. den 27. Oktober 1868 - døde samme Sted den 7. Maj
1873.

g. **Knud Waldemar Philip**, født i Kjøbenhavn den 16. Marts 1872.
Lærte Handelen i Roskilde 1888-92 og kom derefter i sin Faders
Forretning i Kjøbenhavn (Skibs- proviantering). Reiste i 1898 til
Amerika og fik Ansættelse hos Firmaet Henry Steffens Co. i
Baltimore, senere som Rejsende for Firm. A. Kessels Co. i samme
By. Reiste tilbage til Danmark 1902 og fik Plads som Lagerforvalter
hos Firm. Fr. Christensen & Philip, Kbhvn. Overtog 1908 William
Hansens Kolonialforretning, Sct. Hans Torv, Kbhvn. Afstod denne
1909.

Har nu Ansættelse som Forretningsfører hos Pianoforte-fabrikant
Søren Jensen, Kbhvn.

Frimurer. VIII Provins 5904126 Chr.

Gift med:

**Martha Jacobsen, (Datter af Grosserer J.) født i Kjøbenhavn
den 30. April 1881.**

Peter Philipsen,

(* 1835) - kaldte sig Philip - lærte Snedkerhaandværket i Kjøbenhavn. Deltog i Krigen 1864 som Underkorporal ved 18. Bataillon, blev fanget paa Als og hensad som Krigsfange i Østrig indtil Fredsslutningen. Reiste derefter atter til Kbhvn., hvor han arbejdede ved sit Fag i 37 Aar.

Gift med:

1. Gang: **Marie Baustrøm**, (svensk af Fødsel.)
(Ægteskabet opløst.)
2. Gang: **Line Helene Juliane Schmidt**, (Datter af Smedemester S.), født paa Chriistianshavn d. 30. Oktober 1844, død i Kjøbenhavn 1878.
3. Gang: **Anna Johanne Eline Kristine Frederiksen**, (Datter af gaardejer F.), født i Ramten i Jylland 26. Juli 1863.

Børn af andet Ægteskab:

1. **Andreas Christian Philip**, født i Kbhvn. den 26. Septbr. 1869, død samme Sted 1872.

2. **Petra Eline Philip**, født i Kbhvn. den 23 Oktbr. 1873, død s. Sted 1877.

3. En udøbt Dreng, som døde med Moderen 1878.

Barn af tredje Ægteskab:

4. **Ellen Kristine Philip**, født i Kbhvn. den 10. Juli 1897, død s. Sted 15. Juli 1897.

Christiane Philipsen,

(* 1837) blev gift med Grosserer **August Dede**, der i flere Aar drev Forretning i Kbhvn. (Handel med Skomagerartikler). Han fødtes i Kbhvn. den 4. August 1834, (Søn af Klæde- og Silkehandler D.), døde samme Sted den 19. April 1909.

Deres Børn:

1. **Augusta Marie Cathrine Dede**, f. i Kbhvn. 4. Jan. 1860. Død spæd.
2. August Julius Frederik Dede, født i Kbhvn. den 9. Decbr. 1866, lærte Handelen i sin Faders Forretning, lever i Kbhvn. som Particulier.

Eduard Philipsen,

(1838-1879) kom efter sin Konfirmation i Lære i Kjøbenhavn ved Terrakottafaget. Ansattes senere som Porcelainsdrejer ved den kongelige Porcelainsfabrik, og forblev her til sin Død. Deltog i Krigen 1864 som Underkorporal ved 2det Regiment. Udmærkede sig den 18. April 1864 under de Danskes Tilbagetog til Als ved med stort Heltemod og under den alvorligste Livsfare at redde en saaret kammerat fra at falde i Fjendevold. Medens Kuglerne faldt fra begge Sider, roede han alene over Alssund i en Baad og hjalp den saarede Soldat ned til sig fra den sprængte Pontonbro. Hans smukke Handling er besunget af Digteren Martin Kok i Familiejournalen 14. maj 1882 samt udførlig omtalt i samme Forfatters Bog: "Store og gode Handlinger gennem Hundrede Aar" 1887.

Gift med:

Rosalie Emilie Give, (Datter af Væver G.), født i Kjøbenhavn den 5. Maj 1841, død s. Sted 29. Decbr. 1906

Deres Børn:

- a. **Edvard Emil Philipsen**, født i Kbhvn, den 2. Maj 1864.

Kom i Skomagerlære i Roskilde 1878. Var i Aug. Dedes Forretning i fire Aar og etablerede derefter i 1890 Skotøjsforretning i Adelgade i Kjøbenhavn. Afstod denne og arbejder nu paa A. Liebmanns Fodtøjsfabrik.

Gift med:

1. Gang: **Anna Hansine Kirstine Braband**, Datter af Snedker B., født i Kjøbenhavn den 3. Februar 1862, død s. Sted den 24. Maj 1898.

2. Gang: **Sigridur Christine Johnsdotter**, Datter af Fisker Johnson, født i Hellodal paa Island den 6. August 1879.

Børn af første Ægteskab:

a1. **Anna Mary Emilie Philipsen**, født i Kjøbenhavn den 6. Oktbr. 1888.

a2. **Eduard Emil Philipsen**, født i Kbhvn. den 28. Oktober 1891.

a3. **Alma Christiane Philipsen**, født i Kbhvn. Den1893, død s. Sted 1. Decbr. 1895.

a4. **Robert August Philipsen**, født i Kbhvn. den1893, død s. Sted 17. Januar 1894.

Børn af andet Ægteskab:

a5. **Andrea Sigridur Philipsen**, født i Kbhvn. den 8. Februar 1901.

a6. **Alma Christiane Philipsen**, født i Kbhvn. den 30. Juli 1902.

a7. **Svend Aage Otto Philipsen**, født i Kbhvn. den 29 Septbr. 1903.

a8. **Robert Carl Philipsen**, født i Kbhvn. den 21. Oktbr. 1904

a9. **Orla Henry Philipsen**, født i Kbhvn. den 28. Januar 1906.

a10. **Ellen Emilie Philipsen**, født i Kbhvn. den 17. Maj 1907.

a11. **Holger August Philipsen**, født i Kbhvn. den 4. Februar 1909.

a12. **Anna Marie Philipsen**, født i Kbhvn. den 27. August 1910.

De efterfølgende børn er tilføjet af Arne Philip Jørgensen:

Da alle, i denne gren, altid har kaldt sig Philip benævnes de efterfølgende således.

a13. **Edmund Peter Philip**, født i København den 18. Dec. 1911.

a14. **Oda Carla Philip**, født i København den 26. apr. 1913.

b2. **Henry Emil Hansen**, født i Philadelphia den 19. April 1894.

b3. **Ella Hansine Hansen**, født i Philadelphia den 1. Februar 1896,
død s. Sted Juli 1896.

Marie Therese Philipsen

(*1840) blev gift med Manufakturhandler Carl Jonas Samson, (Søn af Optikus S.), jødisk af Fødsel, kristnet under Navn **Hartvigsen**. Han fødtes i Kbhvn. den 15. Januar 1827, døde samme Sted den 3. Marts 1873. Fru Hartvigsen drev efter sin Mands Død i en Aarrække Modeforretning paa Købmagergade i Kjøbenhavn.

Deres Børn:

a. **Petra Theresia Elisabeth Hartvigsen**, født i Kbhvn. den 29. Juli 1865. Musiklærerinde. Gift med: **Alfred Clausen**, (Søn af Oberstløjtnant C.), født i Rendsborg den 6. Marts 1860, fhv. Landmand. Boer i Kbhvn.

Deres Barn:

Ingeborg Marie Theresia Clausen, født i Kjøbenhavn den 14. Mai 1890. Realskolelærerinde.

b. **Aage Philip Hartvigsen**, født i Kjøbenhavn den 8. Juni 1870, kom i 1885 i Boghandlerlære i Kbhvn. Derefter ved Boghandel i Stubbekøbing og Sorø.

Fik 1891 Rejseplads for Firmaet P. Blicher i Kolding. Siden 1893 Agent for Firmaet L. Levison junr., Kbhvn.
Gift med: **Anne-Helene Bende Petersen**, (Datter af Købmand P.), født i Viborg den 10. Oktober 1867. Ingen Børn.

Ludvig August Philip

(*1842) lærte Bogtrykshaandværket i Kjøbenhavn. Efter endt læretid arbejdede han i Svendborg og senere i Silkeborg. Reiste 1864 til Kbhvn. og meldte sig som Frivillig ved Armeen. Deltog ved 11. Regiment i Krigen 1864. Blev i 1866 ansat som Faktor ved Roskilde Avis, hvilken Stilling han beklædte i 26 Aar. Nedsatte sig herefter som Cigarhandler i Roskilde.

Gift med:

Kirstine Rasmussen, (Datter af Røgmand R.) født i Roskilde den 19. Januar 1851. Ingen Børn.

Andreas Edmund Philip

(1844.1899) lærte Handelen hos sin Svoger Grosserer Aug. Dede, Kbhvn. Blev efter endt Læretid Repræsentant og Reisende for samme Firma. Etablerede sig 1878 som Læderhandler og Fabrikant i Kbhvn. Virkede i Virksomheden til sin Død.

Gift med:

Caroline Jacobsen, født den 20. Oktober 1848, død under et Ophold paa Hellebæk den 7. Juni 1897 (begravet i Kbhvn.).

Deres Børn:

a. **Louis Vedsted Andreas Philip**, født i Kbhvn. den 12. Novbr. 1867. Grosserer. Lærte Handelen i sin Faders Forretning og blev optaget som Kompagnon i denne i Aaret 1897. Driver Forretningen efter sin Faders Død.

Gift med:

Carli Sørine Løwenstein, (Datter af Bagermester L.), født i Horsens den 1. Oktober 1875.

Deres Børn:

a1. **Ernst Edmund Carl Philip**, født i Kjøbenhavn den 8. Januar 1898.

a2. **Elna Caroline Philip**, født i Kbhvn. den 15. Januar 1902.

b. **Andreas Edmund Philip**, født i Kjøbenhavn 1872, død spæd.

c. **Anna Rosa Philip**, født i Kbhvn. den 16. August 1874. Frøken - lever samme Sted.

d. **Olga Elisabeth Philip**, født i Kbhvn. den 7. Februar 1876.

Gift med:

Werner Peschardt, (Søn af Købmand P.), født i Vejle den 2. Oktober 1871. Skibsprovianteringshandler i Horsens.

Deres Børn:

d1. **Esther Margrethe Peschardt**, født i Horsens den 6. August 1900.

d2. **John Henry Peschardt**, født i Horsens den 29. Juli 1902.

Christian Philipsen

(1806 - 1858) Lærte Murerhaandværket paa Høllbæk hos Mester Metzløff. 1828 reiste han til Kjøbenhavn, hvor han arbejdede i nogle Aar for derefter ca. 1840 at bosætte sig som Murermester og Landmand i Stenløse.

Viet i Stenløse Kirke 22. Juli 1832 til:

Mariane Petersen (Datter af Hørsvinger P.), født i Kbhvn. den 22. Oktober 1803, død s. Sted den 21. November 1891.

Deres Børn:

1. **Marie Philipsen**, født i Kbhvn. 1830, død 1891, jfr. Side 37.
2. **Niels Ferdinand Philipsen**, født i Kbhvn. den 10. April 1834, død i Stenløse 2. Oktober 1907, jfr. Side 38.
3. **Johan Caspar Philipsen**, f. i Kbhvn. 1. Novbr. 1836, jfr. Side 41.
4. **Louise Kirstine Philipsen**, f. i Stenløse 24. Marts 1842, død i Kbhvn. 21. Dcbr. 1895, jfr. Side 44

Marie Philipsen

født i Kbhvn. 1830. Tjente i Kjøbenhavn 1850 - 1882. Havde i nogle Aar Marskandiserforretning først paa Amager senere paa Nørrebro i sin Svoger Bogtrykker Eriksens Ejendom. Døde hos denne 16. Marts 1892, blev begravet i Stenløse.

Niels Ferdinand Philipsen,

født i Kbhvn. den 10. April 1834. Murermester og Landmand i Stenløse, død i Stenløse den 2. Oktober 1907.

Viet i Stenløse Kirke 11. Febr. 1859 til:

Marie Sofie Henriksen (Datter af Gaardejer Henrik Andersen), født i Herløv ved Hillerød den 12. Februar 1835, død i Stenløse den 19. April 1901.

Deres Børn:

a. **Nikolaj Philipsen**, født i Stenløse den 6. Decbr. 1860.

Murermester, lærte hos Faderen.

Viet i Stenløse Kirke 22. Marts 1893 til:

Kirstine Petersen (Datter af Gdr. P. Larsen), født i Stenløse 12. Septbr. 1863.

Deres Børn:

a1. **Anna Sofie Kirstine Philipsen**, født i Stenløse den 16. Marts 1894.

a2. **Helga Nikoline Philipsen**, født i Stenløse den 5. Juni 1895.

a3. **Emmy Mariane Philipsen**, født i Stenløse den 16. April 1898.

a4. **Johanne Petrea Philipsen**, født i Stenløse den 25. August 1899.

a5. **Asta Henriette Philipsen**, født i Stenløse den 29. Marts 1901.

a6. **Karen Nielsine Philipsen**, født i Stenløse den 2. September 1902.

a7. **Gerda Ingeborg Philipsen**, født i Stenløse den 28. Januar 1904.

a8. **Nerum Sigurd Ferdinand Philipsen**, født i Stenløse den 16. Bebr. 1907.

b. **Heinrich Ferdinand Philipsen**, født i Stenløse den 25. Decbr. 1864. Murer. Blev 1887 Politibetjent i Kbhvn. Døde som Inspektionsbetjent s. Steds den 21. Februar 1904.

Viet 15. Juli 1892 til:

Etla Ludovika Duvé, Datter af Kemiker og Farvemester D. i Hellebæk, født i Kbhvn. 11. Juni 1868. Boer i Kbhvn.

Deres barn:

Etla Elfride Marie Duvé Philipsen, født i Kjøbenhavn den 20. Oktober 1899.

c. **Peter Philipsen**, født i Stenløse den 26. Decbr. 1867. Var efter Konfirmationen et Aar i Roskilde og fik undervisning i Musik. Arbejdede de følgende Aar som Murer hos Faderen om Sommeren og tog om Vinteren Musikundervisning i Kbhvn. Opgav Murerhaandværket 1905, da han købte Faderens Landejendom. Solgte denne 1909. Boer nu i Stenløse som Musiker. Ugift.

d. **Karen Marie Philipsen**, født i Stenløse den 17. Oktober 1871. Viet i Stenløse Kirke 12. April 1894 til Mejerist Hans Arthur Hansen. (Ægteskabet opløst.) Har senere bestyret Huset for Faderen og Broderen.

Deres Barn:

Ida Sophie Philip-Hansen, født i Stenløse den 11. Juli 1894.

Johan Caspar Philipsen

født i Kjøbenhavn den 1. November 1836. Murermester i Søsum. Lærte hos Faderen. Deltog som Artillerist i Krigen 1864 baade ved Dannevirke, Dybbøl og i Fredericia.

Viet 15. Novbr. 1861 i Stenløse Kirke til:

Lise Kirstine Rasmussen (Datter af Rokkedrejer R.), født i Søsum den 2. April 1836.

Deres Børn:

a. **Marie Kirstine Philipsen**, født i Søsum den 22. August 1862. Elev paa Karise Højskole 1883.

Viet 31. Mai 1889 i Stenløse Kirke til:

Niels Peter Nielsen, Købmand og Landmand i Søsum, født 25. Mai 1859 i Søsum (Søn af Købmand N.)

Deres Børn:

a1. **Niels Peter Karl Nielsen**, født i Søsum den 24. Marts 1890. Murer.

a2. **Johannes Lauritz Nielsen**, født i Søsum den 5. Juni 1893. Murer.

a3. **Viggo Rasmus Nielsen**, født i Søsum den 9. April 1896.

a4. **Elise Kristine Nielsen**, født i Søsum den 12. August 1905.

b. **Kristian Peter Philipsen**, født i Søsum den 11. Marts 1864.
Murermester. Lærte hos Faderen, gjorde Svendestykke i Kbhvn.
Elev paa Vallekilde Højskole 1883-84.

Viet 17 Decbr. 1909 i Gandløse Kirke til:

Birthe Marie Andrea Madsen, født i Gandløse den 23. Januar
1872 (Enke efter Gaardejer Hans Jørgensen s. Sted). Boer i
Gandløse.

c. **Rasmus Hans Philipsen**, født i Søsum den 19. Juli 1865.

Snedkersvend. Var 3 Aar i Lære i Søsum, kom 1881 til Kbhvn., hvor
han blev Svend og senere har arbejdet.

Viet 28. August 1892 i Frelsers Kirke til:

Agnes Severine Gross, født 15. Decbr. 1868 Chrhavn. (Datter af
Skibstømrer G.)

Ingen Børn (men adopterede 5. Novembr. 1897 Barnet Ellen Marie
Philipsen, f. 24. Aug. 1896 i Kbhvn.)

d. **Oluf Jacob Philipsen**, født i Søsum den 31. anuar 1868.

Murermester og Musiker. Fik efter Konfirmationen
Musikundervisning et Aar i Roskilde. Arbejdede de følgende Aar
hos Faderen om Murer om sommeren og rejste om Vinteren til
Kbhvn. og fik Undervisning i Musik. Boede 1894 - 1900 i Gandløse,
flyttede derefter til Maaløv.

Viet 17. April 1894 i Gandløse Kirke til:

Else Rasmussine Christensen, født i Gandløse den 8. Novbr. 1867.

(Datter af Gaardejer og
Kromand C.)

e. **Peter Karl Philipsen**, født i Søsum den 6. Septbr. 1869.

Typograf. Var i Lære hos sin Onkel, Bogtrykker Kr. Eriksen, Kbhvn.
Død i sit Hjem den 10. Februar 1890.

Louise Kirstine Philipsen,

født i Stenløse den 24. Marts 1842, død i Kbhvn. den 21. Decbr. 1895.

Viet i Johanneskirken i Kbhvn. 3. Maj 1863 til:

Typograf **Kristian Eriksen**, (Søn af Snedker E.), Født i Assens den 28. Novbr. 1838, død i Gentofte den 13. April 1904. Købte 1868 en grund paa Nørrebro (Hjørnet af Stengade og Pr. Jørgensgade), opførte her først et mindre Hus. I 1877 en fem Etages Hjørnebygning. Etabl. Nørrebros Bogtrykkeri" 1866.

Deres Børn:

a. **Karen Mariane Ovidia Eriksen**, født i Kjøbenhavn den 23. Juli 1865. Har skrevet og bearbejdet Fortællinger fra Engelsk og Tysk til forskellige Blade og Tidsskrifter (særlig "Samaritanen").

Viet 18. Marts 1891 i Hellig Kors Kirke til:

Bernhard Willer, født i Ringkjøbing den 6. Oktober 1857. (Søn af Skomagermester W.) Præst paa Endelave 1891, i Aulum siden 1900.

Deres Børn:

a1. **Theodor Kristian Willer**, født paa Endelave den 2. Novbr. 1897.

a2. **Ludvig Frederik Willer**, født i Aulum den 7. Oktbr. 1900

a3. **Philip Willer**, født i Aulum den 3. Oktbr. 1904.

b. **Marie Pouline Eriksen**, f. i Kbhvn. 31. Aug. 1866, død spæd.

c. **Christiane Marie Louise Eriksen**, født i Kbhvn. den 24. Decbr. 1867. Privatlærerinde 1884-89. Almuelærerindeeksamen 1890. Lærerinde paa Femmers Kursus 1890-92, Vikar ved de ffentl. Skoler 1894-97, Lærerinde ved Frk. Wintelers højere Døtreskole i Odense 1897- 98.

Viet 24. Aug. 1898 i Hellig Kors Kirke til:

Jens Nielsen Overgaard, født i Ørding paa Mors den 17. Mai 1863. (Søn af Gmd. O.) Præst i Bording 1898, i Hemmet siden 1906.

Deres Børn:

c1. **Kristian Overgaard**, født i Bording den 13. August 1899.

2. **Niels Overgaard**, født i Bording den 25. April 1901.

c3. **Louise Overgaard**, født i Bording den 27. Juli 1902.

c4. **Anna Elisabeth Overgaard**, født i Bording den 27. Juni 1903, død s. Sted 6. Januar 1905.

c5. **Anna Elisabeth Overgaard**, født i Bording den 21. Novbr. 1905.

c6. **Peter Johannes Overgaard**, født i Hemmet den 11. Marts 1908.

d. **Philippa Vilhemine Katrhine Eriksen**, f. i Kbhvn. 17. Mai 1869, død 29. Aug. 1869.

e. **Niels Kristian Eriksen**, f. i Kbhvn. 17. Aug. 1870, død 5. Sept. 1870.

f. **Thyra Philippa Cathrine Eriksen**, født i Kbhvn. den 16. August 1872. Musiklærerinde 1889-1900. Almuelærerindeeksamen 1894. Lærerinde ved Frk. Lærerinde i Anskuelsesundervisning paa Statens Lærerhøjskole 1. Januar 1908. Foretog med Stipendium en Studierejse til Tyskland og

Schweitz 1909. Har udgivet "Iagtagtagelses- undervisning" 1909 og "Hjemstavnslære" 1910.

Viet i Sædder Kirke 26. Marts 1902 til:

Carl Frederik Peter Mortensen, (Søn af kgl. Skovfoged M.), født paa Jægerspris den 25. Mai 1864. Cand. phil. Kommunelærer i Kjøbenhavn.

Ingen Børn.

g. **Johannes Kristian Philip Eriksen**, født i Kbhvn. den 21. Decbr. 1873. Lærte som Bogtrykker hos Faderen. Blev Svend 1893.

Foretog Sommeren 1894, 16. Mai til 13. Oktober, en Rejse paa Cucle gennem Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Schweiz og Italien til Neapel og tilbage gennem Østrig. Overtog Faderens Trykkeri den 1. Januar 1900.

Frimurer. VIII Provins. ð Chr. 590725.

Viet den 23. Mai 1900 i Johannes Kirken til:

Marie Kristine Antoinette Nielsen, (Datter af Grosserer N.), født i Kbhvn. den 22. Juni 1878.

Deres Børn:

g1. **Ingeborg Helga Eriksen** født i Kbhvn. den 5. April 1901.

g2 **Kristian Eriksen**, født i Kbhvn. den 30. August 1902.

g3. **Marie Louise Johanne Eriksen**, født i Kbhvn. den 21. Oktober 1907.

h. **Dagmar Margrethe Eriksen**, f. i Kbhvn. 7. Febr. 1876, død... 1877.

i. **Stefan Valentiner Eriksen**, f. i Kbhvn. 25. April 1877, død 20. Juli 1877.

j. **Stefan Frimodt Valentiner Eriksen**, f. i Kbhvn. 22. Juni 1879, død 8. Decbr. 1879.

k. **Kristian Rudolf Eriksen**, f. i Kbhvn. 31. December 1880, død 18. April 1881.