



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almenyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# SLÆGTERNE FRA DUELED I BREUM

GRINDERSLEV SOGN



SAMLET OG UDARBEJDET VED ANDERS KJELLERUP

SLÆGTERNE  
*som er udgaaet fra*  
DUELED I BREUM

GRINDERSLEV SOGN

VIBORG AMT

Samlet og udarbejdet ved  
*ANDERS KJELLERUP*



VESTJYDSK FORLAG  
VINDERUP BOGTRYKKERI s EJNAR JOHANSEN  
1943

## INDHOLDSFORTEGNELSE

---

	Side
Forord.....	3
Slægten gennem 200 Aar .....	5
I. Mette Kirstine Pedersdatter (Dueled).....	13
II. Jacob Pedersen (Durup).....	18
III. Niels Knudsen Pedersen-Breum (Haasum).....	30
IV. Søren Pedersen (Fur).....	56
V. Niels Pedersen (Oksby).....	60
VI. Ane Pedersen (Aulum).....	70
VII. Jens Pedersen-Breum (Haasum) .....	78

## FORORD

»Mens Graven kastes, Vuggen gynger,  
og Liv udsletter Dødens Spor –  
saa immer sig forynger  
hver ædel Slægt i Syd og Nord,  
og Mindet, som Guds Miskundhed,  
forplanter sig i tusind Led«.

N. F. S. Gundtvig, 1833.

*Da jeg i 1942 blev færdig med at udarbejde Slægtsbogen om min Faders Slægt, »Slægterne fra Store Kjellerup i Ejsing Sogn«, fik jeg Lyst til ogsaa at udarbejde en Slægtsbog om min Moders Slægt, som nedstammer fra Smed og Jordbruger Peder Knudsen og Karen Sørensdaughter, der boede i »Dueled« i Breum, Grinderslev Sogn. Jeg haaber, at dette maa være lykkedes mig saa nogenlunde, nemlig at give en anskuelig Oversigt over denne vidtforgreneede Slægt. Skulde der imidlertid have indsneget sig Fejl eller Unøjagtigheder, vil jeg være taknemmelig for Oplysninger herom, og jeg haaber, at eventuelle Fejl maa være mig tilgivet. Jeg skylder Tak til fhv. Plantør Niels Raun Pedersen, Oksbøl, og Bygmester Just Justesen, Durup, samt flere andre for deres udmærkede Bistand ved Indsamling af Materialet, uden hvilken Bogen næppe var bleven saa omfangsrigt udarbejdet for flere Slægtsgrenes Vedkommende. Naar ikke alle Slægtled er lige udførligt beskrevet, skyldes dette: Dels, at Vedkommende er bosatte i Udlandet, og dels, at nogle enkelte Slægtsmedlemmer har været uvillige til at give mig de fornødne Oplysninger.*

*Idet jeg nu fremlægger Resultatet af mit ikke ringe Arbejde hermed, haaber jeg, det maa blive modtaget med Glæde og Interesse hos hvert enkelt Slægtsmedlem. Ligeledes haaber jeg, at det maa bidrage til mere Slægtssammenhold og forøge Kendskabet til Medlemmerne inden for hele Slægten, samt at det maa*

*virke ansporende paa den kommende Slægt til at bygge videre paa Slægtsoptegnelser inden for hver enkelt Slægtsgren. Bagerst i Bogen findes et Skema til dette Brug. Jeg vil endvidere henstille, at der vises noget mere Interesse og Pietetsfølelse for de Gamles Efterladenskaber, særlig deres efterladte Familiefotografier, Breve, gamle Dokumenter, Brude- og Festsange m. m., der altid frem i Tiden har Værdi for Familien og derfor bør opbevares.*

København i Oktober 1943.

ANDERS KJELLERUP

---

## SLÆGTEN GENNEM 200 AAR

Den Slægt, som her skal beskrives, har i de ældste Slægtled været Fæstere under Herregaarden Jungetgaard i Thise Sogn, Salling, maaske ogsaa endnu tidligere under Astrup Herregaard.

Magister J. C. Hansen, Viborg, har givet følgende Oplysninger herom: I et Fæstebrev, der omhandler Thise Hedegaard, som var en meget stor Bondegaard med  $16\frac{3}{4}$  Tdr. Hartkorn og hørte under Jungetgaard. Paa Gaarden var der sædvanlig 2 Fæstere, men den har rimeligvis ikke været nogen god Gaard, hvad Hedegaarde paa den Tid sjældent var.

I Efteraaret 1771 blev den ene af Fæsterne sat fra sin Halvpart af Gaarden, fordi hans Restance, baade af Skatter og Afgifter til Herremanden, havde hobet sig saaledes op, at der ingen Udsigt var til, at han nogensinde kunde faa dem betalt. I hans Sted fik da **Knud Christoffersen, f. 1742**, gift med **Ane Nielsdatter**, Halvparten af Thise Hedegaard i Fæste, med godt 8 Tdr. Hartkorn. Man maa antage, at Gaarden paa dette Tidspunkt har været i meget daarlig Forfatning, baade hvad Driften og Bygninger angaar, og at det har været svært for Knud Christoffersen at faa Orden i Sagerne igen. Sandsynligvis er han blevet gift kort Tid efter Tiltrædelsen. Han har sikkert ikke rigtig kunnet magte Fæstemaalet, idet han allerede i 1789 maatte forlade Gaarden, paa et Tidspunkt, da man skulde mene, han var i sin bedste Alder. Hvor han flyttede hen kan ikke oplyses, men enkelte Ting kunde tyde paa, at han er flyttet til Grinderslev Sogn, hvor han muligvis kan have faaet et jordløst Hus. Der var 4 Sønner: Christoffer Knudsen, f. 1776, Jens Knudsen, f. 1777, **Peder Knudsen, f. den 15. Juni 1779**, Niels Knudsen, f. 1783.

Den ene af Sønnerne, Peder Knudsen, faar ved Skøde af 28. Juni 1813 overdraget Jacob Laursens Boelssted i Breum (7 Skpr. Hartkorn), som kaldtes »Dule«, senere kaldet »Dueled«. Han skal ikke betale nogen Købesum for Stedet, men kun til-

sikre Jacob Laursen og Hustru Aftægt og Pleje, saa længe de lever. Maaske var J. L.s Hustru en nær Slægtning af Peder Knudsen, og han har været en Slags Plejesøn hos dem. 36 Aar gammel bliver han gift med **Karen Sørensdat**ter, f. den 28. Juli 1794 i Vinde. Østergaard, Skive Landsogn; hun var Datter af Søren Nielsen Hammel og Hustru Johanne Jepsdatter. Han blev vistnok Ejer af Gaarden ved at ægte Datteren, maaske har Johanne ogsaa været Enke. Han var Hattemagersvend og Bundsmager hos en Mester i Skive, indtil han blev gift, og han fortsatte vistnok med Haandværket efter at være kommet til Vinde. Østergaard var oprindelig en stor Gaard, der nu er opløst i smaa Steder eller gaaet ind i andre Gaarde i Byen — det vil sige: Paa Karens Fødegaards Plads ligger endnu en lille Gaard paa ca. 1 Td. Hartkorn.

Peder Knudsen havde lært Smedehaandværket, som han drev tillige med Jordbruget. Grinderslev Sogns Lægdsrulle giver følgende Oplysninger om ham: »Søn af Knud Christoffersen og født i Hedegaard, Thise Sogn. 63 Tommer høj, udskrevet til Soldatertjeneste Aar 1800. 1805 Stykkusk : Kanonkusk — Trainkonstabel, har en stiv Pegefinger paa venstre Haand«. 1806 opholder han sig ved Arméen og er da 27 Aar gammel.

Saavidt Magister J. C. Hansens Oplysninger, som der kun kan være Grund til at tro, er rigtige.

Peder Knudsen og Hustru er saaledes Stamforældre til de Slægter, som er udgaaet fra »Dueled« i Breum, Grinderslev Sogn. Her levede og virkede de i henved 40 Aar, nemlig i Tiden 1813—49. Det var under smaa Kaar, de her opdrog deres 7 Børn, men ved Flid og Nøjsomhed fik de Held til at give dem en god og kristelig Opdragelse. For at faa et Indblik i deres Liv og Færd i disse Aar, gengives i det følgende nogle Uddrag af en Fortælling, hvis Titel er »Ellen, et Livsbillede af en trofast Sjæl,« forfattet af en gammel Feltpræst<sup>1)</sup>, og bygget op paa deres Datter Mette Kirstines Barndoms- og Ungdomsliv<sup>2)</sup> og hans Kendskab til Hjemmet i Dueled. Om dette skriver han saaledes: »Det var simple, ganske almindelige Husmandsfolk, der i hele deres Liv og Færd var deres Standsfæller lige. Der var visselig hverken noget fint eller elegant over dem — — — de var ikke alene hæderlige Folk, i hvis Hus der herskede stræng Orden, og igennem hvis hele Færd der gik en, især paa denne Egn, ikke al-

1) Den anonyme Forfatter er Provst L. H. Møller, Grinderslev.

2) Se ogsaa under Afsnit I.



mindelig stræng Redelighed, men det var ogsaa kristelige Folk, der virkelig gjorde Alvor af at flye det Onde i alle Skikkelser. Deres Kristendom var dog maaske mere en Fædrenerav, end det egentlig var bleven deres Hjerters Liv og Ejendom, i al Fald var hos dem Loven med sin Alvor langt mere overvejende end Evangeliet med sin Glæde. Derfor var det ejendommelige, der straks mødte en ved Indtrædelsen i Huset, det stille og alvorlige; man hørte aldrig nogen Skæmt komme frem eller nogen højrøstet Latter lyde; der var Stilhed og Tavshed over det hele, der nødvendigvis maatte sætte et særegent Præg paa alle dem, der boede derinde. Der gik aldrig nogen Middag hen, uden at Faderen tog den røde Lue (Hue) af sit Hoved og læste den gamle Bordbøn, og det vilde være blevet anset for en stor Synd, om Familien nogen Aften var gaaet til Ro, inden der først var blevet læst et Stykke af den »gyldne Skatkiste«. Der var noget tryk- kende over Hjemmet, det stilfærdige greb alle, baade Forældre og Børn. Der var ingen Haardhed i Børnenes Opdragelse, hverken Hug eller Skænd, og det behøvedes heller ikke, thi det stilfærdige udrettede al Ting; det forhindrede, som om det ganske fulgte af sig selv, enhver Uartighed og Højrøstethed. Som den ældste Søn gik stille paa Gulvet, saaledes gik alle de andre Børn; de aabnede Dørene stille, de satte sig ned, og de rejste sig, og de talte saa underlig stille, og det faldt hverken Gamle eller Unge ind, at det kunde være anderledes.«

I en Samtale, den ældste Datter (Ellen) Mette Kirstine har med Præsten angaaende sit Ægteskab, siger han bl. a. til hende: »Har du ikke ofte selv gjort den Erfaring i dit eget Hjem, naar du tænker paa dine Forældres Liv i de mange Aar, de have levet sammen? Jeg kan spørge dig uden at blive misforstaaet; thi du ved, hvor stor Agtelse jeg har for dem! Du har maaske aldrig hørt, at der har været et ondt Ord imellem dem? Aldrig har hørt, at den ene har bebrejdet den anden noget; — tværtimod! Du har haft mangfoldige Beviser paa, at den enes Vilje ogsaa har været den andens. Og hvor trofast har de ikke delt de svære Dage med hinanden, da I Børn var smaa, skulde opdrages, og der var kun liden Evne; de vare altid enige i at nøjes med det, de havde, og knurrede aldrig; og du har set den Hjælp- somhed, din Fader viste mod din Moder i hendes Sygdom, da Dagen bragte ham Arbejde og Natten aldrig Hvile, uden at nogen hørte ham klage«.

Denne Skildring af Hjemmet i »Dueled« kan man vist godt

gaa ud fra, har Sandsynlighedens Præg, og følgende to Ligtaler over Peder Knudsen og hans Hustru vil bekræfte dette. I en trykt Ligtale over Peder Knudsen, forfattet af Provst L. H. Møller, siger han bl. a. om ham:

»Her staar vi ved en fattigs Grav, og dog er hans velfortjente Gravskrift længere, end den kan læses i denne Time! — Hvad var han ikke som Mand? I et lille Sted sad han og aad sit Brød i sit Ansigts Sved! — I Aar, da Misvækst og Nød gik igennem Landet, stod han midt imellem en stor Familie, hvis eneste jordiske Forsørger han var, og dog klagede og sukkede han aldrig: »Byrden er mig for tung, jeg kan ikke mere!« — Selv i den Tid, da Alderen havde svækket hans Kraft, havde han nok, ej til dem alene, der var hans egne, men ogsaa til andre! Og hjemme i hans forladte Hus gaar et moderløst Barn, der skal synge hans Lovsang. Aldrig, lige indtil de sidste Dage, da Smerterne kastede ham paa Sygelejet og tog Redskaberne af hans Haand, var han ledig; altid arbejdede han troligt og stred saa godt, han kunde. Hans Hustrus usigelige Sorg ved at se den livsfriske Mand svinde bort, synke sammen, indtil alle, der havde ham kær, maatte ønske, at dette snart maatte være forbi, hendes bitre Smerte i dette Øjeblik — det er hans Skudsmaal, at da han levede: bestandig at leve med hende i Medgang og Modgang, i hvad Lykke Gud vilde dem tilskikke, da var det ikke tomme Ord, men de var mente; thi aldrig har han kunnet nyde nogen Glæde alene, aldrig har han draget sine Skuldre eller sit Hjerte tilbage for nogen Byrde, hvori han burde tage Del; visselig! ofte bar han vel mere end det halve. — Syv Vidner har han efterladt sig, som taler hans Sag, og videre, at han var deres Fader! Syv Børn forstod han at opdrage i Kristendom og Gudsfrygt, og forstod at gøre det saaledes, at deres Kærlighed til ham steg fra Dag til Dag. Engang maa Fuglen flyve fra sin Moders Rede, ogsaa for Eder kom den Dag, da I skulde vende Eders Faders Tag Ryggen, og selv tjene Eders Brød! Ja, Eders Fødder gik derfra, men aldrig Eders Hjerter! Altid, hvorhen I kom, vare I dog forenede i Kærlighed til Eders Fader! Altid vendte Eders Tanker til det elskede Hjem. O, og naar I da alle samlede paa Helligdagene i Eders Barndoms fattige Hjem, da var det saa skønt at træde ind iblandt Eder, at se den Gamle sidde iblandt Eder, glad som et Barn, ikke fordi det gik Eder alle vel, men fordi der ikke var et eneste Fortabelsens Barn iblandt Eder — da var det herligt at se, hvorledes den Almæg-

tige af sin Naade allerede lod ham se Høst af sin Udsæd. Nu vil der blive saa tomt derhjemme; thi han mangler. Nogle af dem (3 Sønner), han elskede saa saare, var det ikke forundt at følge ham til hans sidste Hvilested: Tvende stride for Riget, den tredie sejler paa Bølgerne! *Forstyrrer ikke hans Fred! Bevar Erindringen om ham, den er værd at gemme! Følger hans Eksempel, det er værd at gaa efter! Lærer Eders Børn hans Navn, det er værd at huske!*«

LIGTALE OVER  
PEDER KNUDSENS ENKE KAREN<sup>1)</sup>:

»O, Herre Jesus! Spænd mig nu fra«, bad engang en from Mand, som længtes efter Hjemmet, hvor han skulde finde Hvile. Den samme Tanke har vist ogsaa rørt sig hos hende, som nu er vandret hjem; thi i hendes sidste Dage udbrød hun med Digteren: »Ja, syv Gange ti er Støvets Aar, og sjældnen, sjældnen flere«. Hun maatte da have følt, at hun stod paa Dødens Grænse, og paa dette Grænseskel har hun vistnok skuet fremad mod Evigheden og set tilbage paa de svundne Aar. I Hjertets stille og lydløse Samtale med den kærlige Frelser, har hun af sin hele Sjæls fuldeste Alvor og i en fast og inderlig Tro bedet den Herre Jesus, at han i Dødsøjeblikket vilde komme og tage hende ved Haanden og føre hende derhen, hvor hun i Aanden ser hendes elskede forudgangne Mand Peder Knudsen i himmelsk Straaleglans foran Guds Trone; og hvor han i hans Navn vil byde hende velkommen. Og hvor ser hun da henskuende tilbage paa det svundne Liv, kun Naade paa Naade, kun Miskundhed paa Miskundhed; ja, ved at se ud over hendes Børneflokk, maatte hendes Øjne dog vædes med Taknemmelighedens Taarer, og hun maatte da udraabe: »O, Herre, jeg er ikke al din Miskundhed værd«. Ja, hun saa og levede i et stille Fredens Hjem, hvor Korsets Træ stod plantet, og hvorunder Unge og Gamle søgte Ly og Hvile.

---

1) Disse to Ligtaler findes endnu bevaret hos flere af den efterlevende Slægts Medlemmer.



Hjemmet i Dueled som det saa ud for ca. 100 Aar siden. Til venstre i Billedet ses Smedien, hvortil Døren staar aaben.

I Peder Knudsens og Karens Ægteskab var der 7 Børn, nemlig:

- I. Mette Kirstine Pedersdatter, f. 1815 (Dueled).
- II. Jacob Pedersen, f. 1817 (Durup).
- III. Niels Knudsen Pedersen-Breum, f. 1819 (Haasum).
- IV. Søren Pedersen, f. 1824 (Fur).
- V. Niels Pedersen, f. 1827 (Oksby).
- VI. Ane Pedersen, f. 1830 (Aulum).
- VII. Jens Pedersen-Breum, f. 1835 (Haasum).

Disse 7 Søskende og deres Eftkommere vil i det følgende faa hver sit Afsnit i Nummerorden efter deres Alder.

---



Jens Kr. Thomasen, Dueled, med sine Børnebørn.  
(Der findes intet Fotografi af Mette Kirstine).

## I.

Mette Kirstine Pedersdatter, f. d. 1815 i Dueled i Breum, Grinderslev Sogn. Gift d. 13. November 1849 med Smed Jens Kr. Thomassen, f. d. 19. Februar 1822 i Krarup, Hem Sogn, som Søn af Gaardejer Thomas Ibsen, Krarup. I Folketællingen 1855 for Grinderslev S. staar han anført som Smed og Jordbruger i Dueled. Det maa derfor antages, at de ved deres Giftermaal har overtaget Mette Kirstines Fødehjem med tilhørende Smedeforretning. Under Peder Knudsens svækkede Helbred i hans sidste Leveaar er det sandsynligt, at J. Kr. Thomassen har været i Tjeneste hos ham og passet Smederiet og er saa derved blevet forlovet med Mette Kirstine.

I den foran nævnte Fortælling om »Ellen« fortællendes, at Mette Kirstine i sin Barndom og Opvækst altid blev kaldt for »Spilleren«, fordi al Ting spillede paa hende; stod hun, spillede Fingrene, sad hun, spillede Fødderne, var hun nødt til at være i Ro, saa spillede de dejlige blaa Øjne med en saadan uskyldig Skalkhed, at hendes gamle Lærer havde Ret, naar han sagde: »Er der ingen Uro herinde, saa er hun her, men jeg vil dog ikke bytte hende for ti rolige«. Med al den Spillen var der alligevel en forbavsende Harmoni over hele hendes Person. Alt passede saa godt; den ranke, smidige Figur, som hun beholdt, saa længe hun levede, den lille opstaaende Næse, den aabne Barnemund, der aldrig var uden Smil, og de smaa spinkle Hænder, der aldrig syntes at kunne blive fortrolige med det haarde Arbejde. Alt harmonerede. Hendes Hudfarve var af den Slags, enhver Dame vilde have misundt hende, klar og ren og genomsigtig. Hun var hverken rødmusset eller bleg. Farven gik snart mere til den ene end til den anden Side, den var ikke let at faa fat i; thi ligesaa pludseligt og heftigt som hendes Sind forandrede sig, ligesaa hurtigt spejlede Forandringen sig paa hendes Ansigt; hendes Tanker stod bogstavelig skrevne paa hendes Ansigt.

At denne Skildring har Virkelighedens Præg, er der ingen Tvivl om, hvorimod, naar Forfatteren senere hen i Fortællingen angiver, at hun bliver gift med en Kræmmer fra Sønderjylland, da maa dette betragtes som fri Fantasi. — Som voksen og ældre, beskæftigede hun sig med Vævning og Syning for Folk i Sognet og blev stærkt religiøst grebet, hvilket undertiden virkede ret deprimerende paa hendes meget følsomme Sind og Karakter. Hun døde d. 4. Januar 1875. Jens Kr. Thomasen døde d. 3. Maj 1909 og overlevede hende altsaa i 34 Aar.

#### Deres Børn:

- A. Thomasine Dorthea Jensen, f. d. 18. September 1850 i Dueled. Gift d. 1874 med Gaardejer Mads Chr. Laursen, f. d. 23. Oktober 1840 i Grønning som Søn af Gaardejer Laust Madsen og Hustru, Bodil Marie, f. Christensen, Grønning. Ved deres Giftermaal havde de en Gaard i Krarup v. Skive, og senere havde de et Husmandssted i Tøndering. Mads Chr. døde d. 28. December 1898, og Thomasine døde i Januar 1936.

#### Børn:

- a. Bodil Marie Laursen, f. d. 23. Juni 1877 i Krarup. Gift d. 18. November 1899 med Slagtermester Anders Plejdrup, f. d. 2. Januar 1876 i Tøndering pr. Durup. Driver Slagterforretning i Roslev Stationsby. Bodil døde d. 3. Januar 1943. I de sidste 17 Aar var hun lam i Benene og maatte hele Tiden sidde i en Stol, men hun bar sin tunge Skæbne med stor Taalmodighed og ordnede alt i Huset fra sin Plads i Stolen. Var meget flittig baade til Syning og Strikning. Trods sin Sygdom havde hun altid et venligt Smil tilovers til sine Nærmeste, og hvem der ellers kom i Hjemmet.

#### Børn:

- 1) Mette Marie Plejdrup, f. d. 1. Juni 1900 i Roslev. Gift d. 28. November 1936 med Elektricitetsværksbestyrer Niels Villadsen, f. d. 14. Oktober 1881 i Floutrup. Bopæl i Roslev. Der er et Barn: Kirstine Plejdrup Villadsen, f. d. 3. December 1938.
- 2) Kristian Plejdrup, f. d. 27. Januar 1903 i Roslev. Gift d. 28. November 1934 med Kathrine, f. Berger, f. d. 29. Juni 1905 i Minnesota, U. S. A. Kristian udvandrede i 1927. Bopæl i Winnipeg, hvor han er Anlæggsgartner. Der er et Barn: Maria Plejdrup, f. d. 2. December 1937.



- 3) Peder Plejdrup, f. d. 12. Maj 1904 i Roslev. Gift d. 15. Maj 1931 med Dagmar, f. Nielsen, f. d. 13. November 1903 i Skive Landsogn. Bopæl i Roslev, hvor han er Gartner og Kirkebetjent. Der er ingen Børn.
- 4) Harald Plejdrup, f. d. 25. Marts 1906 i Roslev. Gift d. 2. September 1932 med Anna, f. Nielsen, f. d. 24. December 1904 i Volling. Bopæl i Durup, hvor han er Repræsentant for V. Bloch. Der er et Barn: Mona Plejdrup, f. d. 8. August 1937.
- 5) Inga Plejdrup, f. d. 26. Marts 1914 i Roslev. Gift d. 25. Marts 1933 med Husmand Viggo Jensen, f. d. 24. April 1902 i Breum. Bopæl i Oddense, Salling.

B ø r n :

- 5a. Anders Plejdrup Jensen, f. d. 28. August 1934.
  - 5b. Bodil Plejdrup Jensen, f. d. 18. August 1939.
  - 5c. Grethe Plejdrup Jensen, f. d. 30. April 1942.
- 6) Edith Plejdrup, f. d. 3. Februar 1918 i Roslev. Ugift. Har Stilling som Ekspeditrice ved Roslev Apotek.
  - b.** Nielsine Laursen, f. d. 15. November 1875 i Krarup. Gift d. 6. December 1898 med Gaardejer Andreas Pedersen Kolding, f. d. 9. Maj 1876 i Tøndering. Kolding er ikke hans Døbenavn, men iflg. kgl. Bevilling af 10. Januar 1905 er det nu privilegeret Familienavn. Er en dygtig og anset Landmand.

B ø r n :

- 1) Signe Pedersen Kolding, f. d. 12. Juni 1899 i Roslev. Gift d. 24. Maj 1925 med Købmand Ivar Vilh. Christensen, f. d. 3. Maj 1900 som Søn af Gæstgiver Andreas Christensen, Roslev. Bopæl i Roslev.

B ø r n :

- 1a. Gerda Christensen, f. d. 11. December 1929 i Roslev.
  - 1b. Oskar Christensen, f. d. 4. Marts 1931 i Roslev.
- 2) Kristian Kolding, f. d. 4. Maj 1907 i Roslev. Ugift. Har en Gaard i Roslev og er en moderne indstillet Landmand, der driver sin Gaard med stor Dygtighed og med 1. Kl.s Besætning.

Petrea Karoline Jensen, f. d. 19. December 1852 i Dueled. Gift den 23. November 1876 med Landmand og Murer Andreas Christensen, f. d. 9. Juli 1852. De havde det gamle Hjem i Dueled. I Folketællingen for 1880 staar følgende anført:

Jens Kr. Thomsen, 56 Aar gl., Enkemand, Husfader og Smed, ernærer sig tildels af sin Jordlod.

Andreas Christensen, 27 Aar, Svigersøn, Murer. .

Petrea Karoline Jensen, 27 Aar, Husmoder.

Johanne Christensen, 2 Aar

Mette Kirstine Christensen, 2 Aar } Tvillinger.

Andreas Christensen har sikkert længe efter sit Giftemaal drevet sit Haandværk som Murer, og da J. Kr. Thomsen paa dette Tidspunkt endnu var i sin bedste Alder, har han vel derfor ment, at det ikke hastede saa stærkt med at afstaa Stedet til de unge, saa meget mere som Murerhaandværket ogsaa gav en god Indtægt. I god Forstaaelse har de saa hjulpet hinanden med at drive Ejendommen, medens Smederiet derimod efterhaanden kun blev drevet som Bierherv. De sidste Aar, de levede, boede de i et Hus i Breum. Andreas døde d. 7. Februar 1929, og Karoline døde d. 31. December 1930.

#### Deres Børn:

- a. Johanne Kristensen, f. d. 9. Oktober 1877 i Dueled. Gift d. 14. April 1908 med Gaardejer Morten Mortensen, Hakkildgaard, Mogenstrup, f. d. 9. December 1881. Johanne død d. 19. December 1915.

#### Børn:

- 1) Mette Kirstine Mortensen, f. d. 1. November 1909, død d. 23. Juli 1922.,
- 2) Margrethe Mortensen, f. d. 17. Februar 1912. Gift d. 9. December 1936 med Gaardejer Kristen Pedersen, Rærup, f. d. 4. November 1908.

#### Barn:

- 2a. Peder Pedersen, f. d. 26. Marts 1940.
- 3) Hans Peter Mortensen, f. d. 3. August 1914. Ugift. Landmand. Bopæl: Mogenstrup, Jebjerg.
- b. Mette Kirstine Kristensen, f. d. 9. Oktober 1877 i Dueled. Gift d. 29. Juli 1903 med Gaardejer Jens Kvist, Breum, f. d. 2. Juli 1873. Ved deres Giftermaal overtog han sit Fødehjem, som er paa 25 Tdr. Land. Jens Kvist var i Vinteren 1895–96 Elev paa Jebjerg Højskole. Mette Kirstine døde d. 1. Juni 1906. Jens Kvist er gift igen med Maren J. Jensen, Datter af Gmd. Kristen Jensen, V. Grønning. I dette Ægteskab er der et Barn: Mette Kirstine, f. d. 11. Maj 1925.

Peder Knudsen Jensen-Breum, f. d. 16. Februar 1855 i Dueled. Gift d. 24. September 1878 med Birthine Kirstine, f. Buch, fra Ringkøbing Møllegaard, f. d. 16. Juli 1848, død d. 19. November 1915. P. K. Breum er dimitteret fra Ranum Seminarium 1874. Var derefter Friskolelærer i Aasted fra 1878 til 1893. Lærer i Selde fra 1893 til 1898. Under sit Ophold her deltog han en Del i offentligt Arbejde og var i en Periode Formand i Sogneraadet; ligesom har var interesseret i Landbrugets Forhold. I nogle Aar ejede og beboede han en Gaard i Risum, som han drev samtidig med sin Lærergerning. Fra 1898 til 1920 var han Lærer i Mogenstrup v. Jebjerg. Ved sin Afsked tog han Ophold i Skive, hvor han døde d. 11. Februar 1930. Breum var en pligtopfyldende og dygtig Lærer og var meget afholdt og anset i sit Skoledistrikt. Han var opkaldt efter sin Morfader i Dueled i Breum med Døbenavnet Jensen til Efternavn, men antog senere, som fl. a. af Slægten, Navnet Breum som Slægtsnavn.

#### Deres Børn:

- a. Signe Jensen Breum, f. d. 5. Juni 1880 i Aasted. Gift den 20. Oktober 1908 med Gaardejer Jens Kr. Sørensen, Vestergaard i Jebjerg, f. d. 1. August 1880. Ingen Børn.
- b. Marie Kirstine Jensen Breum, f. d. 4. Januar 1884 i Aasted. Ugift. Bopæl: Jyllandsgade 22, Skive.
- c. Ingrid Jensen Breum, f. d. 3. November 1885 i Aasted. Dimitteret fra Frk. Th. Langs Forskole-Seminarium i 1912. Derefter kaldet til Lærerinde i Mogenstrup v. Jebjerg, fra 1912—16. Fra 1916 ansat som Lærerinde ved Skive nordre Skole. Ugift. Bor sammen med sin Søster Marie Kirstine.
- d. Jens Jensen Breum, f. d. 8. Marts 1889 i Risum. Gift d. 1. November 1921 med Dagmar, f. Jensen, f. d. 21. September 1897 i Ringkøbing, Datter af Kaptajn Jensen. Juridisk Embedseksamen i 1915. Etableret som Sagfører i Hjørring i 1921, hvor han fremdeles praktiserer som Landsretssagfører. Ved sine reelle og udmærkede juridiske Evner har han efterhaanden oparbejdet en stor Kundekreds.

#### Børn:

- 1) Poul Buch Breum, f. d. 16. December 1922 i Hjørring. Student 1941. Studerer Jura ved Universitetet i Aarhus.
- 2) Ove Buch Breum, f. d. 29. Juli 1926 i Hjørring. Ansat ved A/S De forenede Teglværker, Hjørring.
- 3) Ivar Buch Breum, f. d. 26. Juni 1931 i Hjørring.



Lærer Jacob Pedersen og Hustru, Marie.

## II.

Jacob Pedersen, f. d. 10. September 1817 i Dueled, Grinderslev S. Gift ca. 1840 med Marie Anna Pedersdatter, f. d. 17. Maj 1814 i Roslev, som Datter af Peder Christensen Smed. I Folketællingen 1834 for Grinderslev S. ses det, at han dette Aar havde Plads paa en Gaard i Breum, som ejedes af Candidatus Theologiæ Hendrik Herschnach. Det er sandsynligt, at han af denne Theolog er blevet tilskyndet til at gaa Lærervejen, maa-  
ske ogsaa af Provst L. H. Møller, Grinderslev, som kom meget i Forældrenes Hjem i Dueled, med Tilsigelse fra begge om Hjælp og Støtte til at komme paa Seminariet i Snedsted. Efter at han var blevet dimitteret herfra, fik han Ansættelse som Lærer i Roslev, hvor han virkede fra 1840 til 1847. Derefter var han Lærer og Kirkesanger i Durup fra 1847—85, hvorfra han tog sin Afsked og levede nu et stille Familieliv. Han tog ikke Del i det offentlige Liv, dog var han et interesseret Medlem af Nordsal-  
lings Lærerkreds. Han var en dygtig men streng Lærer, som for-  
drede, at hans Elever skulde gaa ud af Skolen med gode Kund-  
skaber. Der fortælles, at han heller ikke var saa bange for at benytte »Tampen«, naar han syntes, det kunde tiltrænges, men ikke destomindre var han afholdt af sine tidligere Elever, af hvem han bliver karakteriseret som en meget dygtig Lærer og var i sit Skoledistrikt agtet og æret for sin retskafne og kristelig

indstillede Karakter. Ved hans Død d. 11. Oktober 1896 og ved hans Begravelse paa Durup Kirkegaard blev dette ogsaa tilkendegivet, idet der var et meget stort Følge, baade fra Durup og Tøndering, ligesom ogsaa fra andre Egne i Salling; der var saaledes samlet 17 Lærere, og hans Baare blev af hans tidligere Kolleger baaret ud af Kirken til hans sidste Hvilested. Han var ogsaa meget interesseret i Havebrug og Beplantning, hvorfor han som Anerkendelse fik tildelt et stort Sølvbæger fra det kgl. danske Landhusholdningsselskab.

Hans Hustru overlevede ham i 6 Aar; hun døde d. 6. Januar 1902. Hun var ham i deres mangeaarige Ægteskab en trofast og god Støtte, som ofrede sig fuldt ud for deres mange Børns Opdragelse og Uddannelse.

- A.** Peter Petersen, f. d. 29. August 1842 i Roslev. Gift d. 24. April 1874 med Ottilia Charlotte, f. Fischer, f. d. 2. April 1853 i Løgstør. Han tog Præliminæreksamen ved Universitetet 1859. I August 1860 blev han optaget paa den kgl. Veterinærskole og tog herfra 1. Del 1862, men paa Grund af en langvarig og ondartet Tyfus maatte han afbryde sine Studier her. Tog derefter den Beslutning at blive Lærer og for at skaffe sig Midler hertil, tog han Plads som 2. Lærer ved Oddense Folkehøjskole i Salling; havde derefter Stilling som Huslærer og læste samtidig paa egen Haand til Lærereksamen, som han tog i August 1867. Straks efter blev han kaldet til Lærer ved Tanderup Skole v. Fjerritslev, hvor han virkede, til han tog sin Afsked d. 1. Januar 1903, for derved bedre at kunne passe sine mange offentlige Bestillinger, som han efterhaanden var blevet valgt til. Disse Hverv omfattede han med stor Interesse og Nidkærhed. I 1922 blev han udnævnt til Dannebrogsmænd. Han døde d. 6. April 1924. Ottilia døde den 13. April 1941.

B ø r n :

- a.** Jacob Fischer-Petersen, f. d. 4. Februar 1875 i Tanderup. Gift 1. Gang d. 24. April 1901 med Gudrun, f. Petersen, f. i Københoved. Gift 2. Gang d. 7. Maj 1916 med Anna Kathrine, f. Steinthal, f. d. 15. Oktober 1885. Han lærte Snekkerhandværket, hvorved han virkede i nogle Aar, men er nu Repræsentant og har Bopæl i Aalborg (Svendsgade 15).

B ø r n : (1. Ægteskab)

- 1) Johanne Sophie Amalie Fischer-Petersen, f. d. 24. September



Bagerste Række fra venstre: Jacob Fischer-Petersen, Amalie Fischer-Petersen, Peder Thorndahl, Johannes Fischer-Petersen, Otilia Thorndahl, Chr. Thorndahl og Mariane.

Forreste Række fra venstre: Jacob Fischer-Petersens Hustru og Datter, Otilia og Lærer Peter Petersen, Kay Thorndahl.

1902. Gift d. 1. Juli 1921 med Malermester Marinus Madsen, f. d. 23. Juni 1895 i Nibe. Er Malermester i Aalborg.

#### Børn:

1a. Ragnhild Marie Madsen, f. d. 20. Oktober 1921.

1b. Carl Christian Madsen, f. d. 9. Juli 1923.

2) Otilia Fischer-Petersen, f. d. 25. April 1905. Gift d. 9. Maj 1926 med Hotelejer Holger Svendsen, f. d. 15. December 1901. Er Indehaver af Ny Missionshotel i Kolding. Der er et Barn: Grethe Svendsen, f. d. 24. September 1927.

b. Mariane Petersen, f. d. 13. September 1879 i Tanderup. Gift d. 24. April 1899 med Mejeribestyrer Chr. Thorndahl, Øland, f. d. 27. December 1874 i Opfelstrup i Gunderup Sogn. Han begyndte Mejerigerningen hos Faderen paa Kirkedal v. Bonderup. Var senere paa Fjellerad og Trustrup. Derefter Bestyrer af Bjørnsholm Mejeri og siden 1898 af Øland Andelsmejeri v. Halvrømmen. Var 1896 paa Kontrolkursus paa Ladelund Mælkeriskole. Død d. 25. Marts 1941.

#### B ø r n :

- 1) Peder Thorndahl, f. d. 15. Januar 1900 i Øland S. Gift d. 21. Juli 1925 med Betty, f. Jensen, f. d. 24. Oktober 1899 i Nøddebo S. Dimmitteret 1922 fra Ranum Seminarium, var derefter Vikar i Hals, Andenlærer i Udbyneder og Thorsager. Er nu Lærer ved Hornum Skole v. Braaskov

#### B ø r n :

- 1a. Bent Thorndahl, f. d. 27. September 1927 i Thorsager.
  - 1b. Inger Thorndahl, f. d. 2. Marts 1930 i Hornum.
  - 1c. Kirsten Thorndahl, f. d. 22. Januar 1933.
- 2) Ottilia Thorndahl, f. d. 19. November 1901 i Øland S. Gift d. 28. August 1929 med Lærer Erik Christensen, f. d. 24. December 1899 i Øland S. som Søn af Gaardejer Peder Christensen og Hustru Erikka. Ottilia har været paa Danebod og Askov Højskoler og derefter paa Silkeborg Seminarium i 2 Aar, men maatte afbryde her paa Grund af Sygdom. Var i 1½ Aar Lærerinde hos Hofjægermester Andersen, Oxholm. Erik Christensen er dimmitteret fra Gedved Seminarium 1924. Var derefter Vikar forskellige Steder. Vinterlærer i Tim 1925—26. Andenlærer ved Øland Skole 1926—33, Lærer ved Rosensby Skole, Dronninglund 1933—37. Fra 1937 Lærer ved Slagsted Skole, Dronninglund. Har været Elev paa Statens Gymnastikinstitut 1928—29. Der er 1 Barn: Henning Christensen, f. d. 29. Januar 1935.
  - 3) Kay Thorndahl, f. d. 19. April 1906 i Øland S. Gift d. 5. August 1934 med Anna Holland, f. Jensen, f. d. 26. Juni 1904 i Vorning, Kvorning og Hammershøj Pastorat. Uddannet ved Mejeribruget, først hos Faderen i Øland, derefter paa forskellige Mejerier. Overtog d. 1. November 1930 Pladsen efter sin Fader som Bestyrer af Øland Andelsmejeri v. Halvrimmen. Det er et sjældent Tilfælde, at dette Fag bevares i 3 Generationer i samme Familie.

#### B ø r n :

- 3a. Inger-Lise Thorndahl, f. d. 21. December 1930.
  - 3b. Jens Christian Thorndahl, f. d. 8. November 1937.
- c. Johannes Fischer-Petersen, f. d. 6. August 1889 i Tanderup. Gift 1. Gang med Inger, f. Thye, f. d. 20. November 1896, død 13. August 1925. Ingen Børn. Gift 2. Gang d. 23. December 1927 med Karen Margrethe Antoinette, f. Wolf, f. d. 1. April 1897 i København, Datter af Direktør Otto Wolff.

Johannes var i nogle Aar Assistent ved Observatoriet i København. Var derefter nogle faa Aar Adjunkt ved Latinskolen i Aalborg, hvor han døde af Tuberkulose d. 15. November 1929. I 2. Ægteskab er heller ingen Børn. Karen Wolff bor nu: Byvängen 16, Brønshøj.

- B.** Mette Kirstine Pedersen, f. d. 7. Marts 1845 i Roslev. Gift i Tøndering d. 28. Juni 1872 med Snedkermester Iver Jensen Bundgaard, f. d. 7. Oktober 1848 i Tøndering. Han var i mange Aar Snedker i Tøndering, inden han bosatte sig i Nykøbing M., hvor han døde d. 17. Maj 1928. Mette Kirstine døde s.steds d. 1. Januar 1921.

B ø r n :

- a. Kirstine Marie Jensen Bundgaard, f. d. 12. Juni 1873 i Tøndering. Gift d. 7. August 1894 i Durup med Møller Niels Toft, Nykøbing M., f. d. 21. Juni 1871 i Durup. Han var Ejer af Dueholm Mølle og Nørremølle v. Nykøbing M. De sidste Aar var han Rentier i Nykøbing M., hvor han døde d. 30. Oktober 1943.

B ø r n :

- 1) Aksel Toft, f. d. 10. April 1893 i Tøndering. Gift i Aarhus d. 30. December 1913 med Christine, f. Kristensen, f. d. 19. Januar 1893 i Nykøbing M. Maskinmester ved Svineslagteriet i Aalborg.

B ø r n :

- 1a. Erhardt Toft, f. d. 16. Juni 1914.  
1b. Aksel Toft, f. d. 30. Oktober 1915. Gift d. 14. December 1941 i Løgstør med Elin, f. Kristiansen, f. d. 27. Marts 1916.  
1c. David Toft, f. d. 8. April 1918. Gift d. 21. Oktober 1939 i Aalborg med Runa, f. Jensen, f. d. 9. Oktober 1920.  
1d. Ruth Toft, f. d. 3. Februar 1928.  
1e. Elisa Toft, f. d. 4. Februar 1929.  
1f. Jørgen Toft, f. d. 23. April 1930.  
1g. Elith Toft, f. d. 20. December 1932.
- 2) Alfred Toft, f. d. 19. September 1895 i Durup. Gift d. 13. September 1922 med Agnes Rasmussen, f. d. 2. November 1900 i Nykøbing M. Møbelhandler, Lille Torv, Nykøbing M.

B ø r n :

- 2a. Vagn Toft, f. d. 24. December 1926 i Nykøbing M.  
2b. Elga Toft, f. d. 22. Juni 1929 i Nykøbing M.  
2c. Gunnar Toft, f. d. 15. Januar 1939 i Nykøbing M.



- 3) Jacob Kristian Toft, f. d. 18. December 1897 i Durup. Gift i Nykøbing M. d. 20. Oktober 1934 med Laura, f. Dahl, f. 27. Marts 1915.

B ø r n :

- 3a. Niels Toft, f. d. 7. Februar 1935 i Nykøbing M.  
3b. Poul Toft, f. d. 29. September 1943 i Aalborg.
- 4) Meta Toft, f. d. 30. Maj 1901 i Nykøbing M. Gift i Aalborg d. 1. April 1922 med Bestyrer Aksel Nielsen, Dansk Andels Ægekспорт, Nykøbing M., f. d. 9. Maj 1899 i Aalborg. Bor nu i Aalborg.

B ø r n :

- 4a. Niels Jørgen Toft Nielsen, f. d. 8. August 1922 i Hobro.  
4b. Bente Toft Nielsen, f. d. 1. August 1927 i Aalborg.
- b. Jacob Peder Jensen Bundgaard, f. d. 30. August 1874 i Tøndering. Ugift. Uddannet ved Bogbinderi og Papirhandel, ved hvilket Fag han var beskæftiget i 20 Aar. Derefter havde han en Boghandel i Kolind. Sidst har han drevet Møbelforretning i Aalborg, hvor han nu lever som Rentier. Bopæl: Nørregade 33.
- c. Jens Jensen Bundgaard, f. d. 28. Juni 1877 i Tøndering. Gift d. 10. September 1911 med Agnes, f. Dahlgaard, f. d. 9. Juni 1890 i Nautrup, Var Landmand og Kontrolassistent til 1923 og har siden drevet Fouragehandel Nørrebro 27, Nykøbing M. Det er meget anerkendelsesværdigt, at dette Ægtepar har haft Forstaaelsen af at give deres Børn en saa udmærket Undervisning, som Tilfældet er her.

B ø r n :

- 1) Harald Bundgaard, f. d. 18. September 1912 i Vinde v. Skive. Gift d. 26. Maj 1938 med Bogholder og Ekspeditrice Esther, f. Pedersen, f. i Faaborg. Uddannet ved Tømmerfaget, og derefter uddannet til Konstruktor og Ingeniør paa Haslev Haandværkerskole. og sidst paa Odense tekniske Skole. Derefter ansat hos Ingeniør Hertel, København. Siden 1938 Statiklærer ved Odense tekniske Skole.

B a r n :

- 1a. Gerda Bundgaard, f. d. 7. Marts 1939.
- 2) Ragnhild Bundgaard, f. d. 15. Maj 1914 i Vinde. Gift d. 23. Februar 1935 med Lærer Tage Rytter Hansen, f. d. 22. April 1911 i Aarhus. Lærer i Assens fra 1934 til sin Død d. 12.

- Marts 1940. Ragnhild tog Præliminæreksamen 1930. Kontorist paa Dommerkontoret i Nykøbing M. Ingen Børn.
- 3) Halvor Bundgaard, f. d. 2. Februar 1916 i Vinde. Ugift. Præliminæreksamen 1932. Studentereksamen fra Rønde 1934. Teologisk Embedseksamen 1939—40. Han er nu Sognepræst for Baagø og Brandsø i Lillebælt.
  - 4) Edith Bundgaard, f. d. 16. Maj 1917. Præliminæreksamen 1933. Kontorist paa Dommerkontoret i Nykøbing M. til 1936. Derefter ansat hos Fog & Mørup, København. Studentereksamen 1938. Kontorist i 3 Aar, derefter stud. mag. (Fysik og Matm.) ved Københavns Universitet. Ugift.
  - 5) Esther Bundgaard, f. d. 30. Maj 1920. Præliminæreksamen 1936. Indtil 1939 Defektrice ved Sct. Clemens Apothek i Nykøbing M. Gift d. 10. Maj 1940 med Lærer Otto Jensen, f. d. 18. Juni 1903 i Romlund v. Viborg. Dimitteret fra Nr. Nisum Seminarium 1925 med Hovedkarakter mg×. Vikar ved s. Sem.s Øvelsesskole i 2 Mdr. Derefter Lærer ved Nr. Nisum Højskole i Vinteren 1925—26. Efter endt Værnepligtstjeneste Vikar ved Thisted Kommuneskole fra Novbr. 1926 til Juli 1927. Siden August 1927 ansat som Lærer ved Nykøbing Kommuneskole, virker baade ved Folkeskolen og Gymnasieskolen (Regning og Matematik). Bopæl: Grønne-gade 32. Ingen Børn.
  - 6) Aage Bundgaard, f. d. 22. Oktober 1921. Realeksamen 1938. Udlært som Tømrer 1942. Uddanner sig f. T. til Arkitekt ved Odense tekniske Skole.
- d.** Karen Marie Jensen Bundgaard, f. d. 28. September 1882 i Tøndering. Død d. 21. Februar 1926. Gift d. 2. November 1902 med Overpostbud Joseph Jacobsen Grønlund Knudsen, f. d. 3. November 1878 i Nykøbing M. Død d. 20. December 1933. Han indtraadte i Postvæsenet 1901 som Postbud og udnævntes 1918 til Overpostbud.

#### Børn:

- 1) Ragnhild Grønlund Knudsen, f. d. 13. Januar 1904 i Nykøbing M. Gift d. 23. Januar 1925 med Sømand Jens Peter Carlsund, f. d. 16. August 1900 i Husby Sogn, Odense Amt. Han sejlede i mange Aar for Grønlands Handel med S/S »Hans Egede« paa Grønland, hvorefter han fik Ansættelse ved Statsisbryderen »Thyr«, med hvilken han nu sejler. Har

taget Eksamen som Sætterskipper. Bopæl: Bramslykkevej 7, København, Valby.

B a r n :

- 1a. Ib Carslund, f. d. 18. Oktober 1934.
- 2) Iris Grønlund Knudsen, f. d. 19. Januar 1905 i Nykøbing M. Gift d. 3. Oktober 1927 med Telefonmontør Alfred Madsen, f. d. 25. November 1899 i Gjurup v. Hjørring. Virkede i flere Aar som Telefonmontør i Nykøbing M, og derefter forflyttet til Aarhus og samtidig udnævnt til Centralmekaniker. Bopæl: Ivar Hvidtfeldtsgade 72, Aarhus.

B ø r n :

- 2a. Inger Marie Madsen, f. d. 2. December 1928.  
2b. Gerda Madsen, f. d. 11. Maj 1935.
- 3) Richard Grønlund Knudsen, f. d. 2. Juni 1906 i Nykøbing M. 1922 i Typograflære ved Morsø Folkeblad og blev udlært herfra 1927. Efter endt Militærtjeneste var han en kort Tid Typograf ved Thisted Amts Tidende. Senere har han arbejdet som Frøenser ved Morsø Frøkontor. Er nu Medindehaver sammen med sin Broder af en Kolonialforretning paa Nørrebro, Nykøbing M. Ugift.
- 4) Alfred Grønlund Knudsen, f. d. 5. Juli 1907 i Nykøbing M. 1921 kom han i Lære ved Kolonialhandel hos Købmand J. Heilskov, Nykøbing M. Efter endt Læretid 1925 var han Kommiss et Aars Tid. Derefter i flere Aar Kaffebrænder ved Morsø Kafferisteri. 1935 startede han i Fællesskab med Broderen en Kolonialforretning paa Nørrebro i Nykøbing M., som de med Held stadig driver. Ugift.

C. Karen Marie Pedersen, f. d. 15. Juli 1847 i Roslev. Død i Durup d. 19. December 1855.

D. Johanne Pedersen, f. d. 15. Januar 1850 i Durup. Gift d. 28. Juni 1872 med Fiskeeksportør H. P. Mehlsen, Nykøbing M. De er begge døde i Nykøbing M.

B ø r n :

- a. Jacob Peter Mehlsen, f. d. 6. April 1873 i Thorum Sogn. Gift d. 14. August 1897 med Mette Johanne Rebekka, f. Jessen, f. d. 25. Juni 1873 i Nyk. M. Jacob død d. 23. September

1930 i Esbjerg, hvor han i mange Aar drev Fiskeeksportforretning. Mette Johanne bor nu i Aarhus, Hans Brogesgd. 18.

Børn:

- 1) Johanne Mehlsen, f. d. 4. Maj 1898 i Løgstør. Har Realeksamen. Kontrolassistent ved Aarhus Socialkontor. Ugift. Bopæl: Hans Brogesgade 18, Aarhus.
- 2) Louise Marie Mehlsen, f. d. 15. April 1900 i Løgstør. Ekspeditrice. Ugift. Bopæl: Hans Brogesgade 18, Aarhus.
- 3) Henry Arthur Mehlsen, f. d. 23. December 1903 i Esbjerg. Gift d. 14. December 1925 med Nanna, f. Vejlin, f. d. 17. Oktober 1906 i Aarhus. Barbermester i Farre pr. Sparup.

Børn:

- 3a. Børge Mehlsen, f. d. 22. November 1925 i Farre.
  - 3b. Henny Mehlsen, f. d. 17. Marts 1928 i Farre.
  - 3c. Kirsten Mehlsen, f. d. 24. Juni 1931 i Farre.
  - 3d. Birthe Mehlsen, f. d. 10. Oktober 1933 i Farre.
- 4) Niels Ebbesen Mehlsen, f. d. 26. Juni 1906 i Esbjerg. Har Ansættelse som Elektromekaniker ved D. S. B., Aarhus. Ugift?
- b.** Hans Peter Mehlsen, f. d. 8. April i Struer. Gift d. med Johanne, f. Christensen. Var indtil sin Død i 1939 Typpograf i København.

Børn:

- 1) Iris Mehlsen, f. d.
  - 2) Harry Mehlsen, f. d.
  - 3) Tove Mehlsen, f. d.
- c.** Nicolaj Frederik Mehlsen, f. d. 12. September 1881 i Struer. Gift 1. Gang d. 12. Juni 1900 med Laura, f. Sørensen, f. d. 4. April 1882. Ved Giftermaalet drev han Forretning i Esbjerg som Fiskeeksportør fra 1900 til 1920. Derefter flyttede han til København og startede paa Vesterbrogade 165 en Fiskeforretning, som han stadig driver.

Børn (1. Ægteskab):

- 1) Dagmar Elisabeth Mehlsen, f. d. 22. April 1902 i Nykøbing M. Ugift. Bor i Esbjerg.
- 2) Hans Peter Mehlsen, f. d. 18. Marts 1904 i Esbjerg. Gift d. 13. Juli 1926 med Else Kathrine, f. Christensen, f. d. 8. Oktober 1904. Bestyrer af en Forretning i Valby. Bopæl: Blanchevej 17, Valby.

Børn:

- 2a. Jessie Mehlsen, f. d. 10. Juli 1926 i København.
- 2b. Ulla Mehlsen, f. d. 24. December 1927 i Aarhus.
- 2c. Henning Mehlsen, f. d. 10. December 1931 i Randers.

3) Laura Mehlsen, f. d. 18. Juni 1907 i Esbjerg. Ugift. Bor i København.

c. Gift 2. Gang den 5. Juni 1920 med Vilhelmine, f. Jeppesen, f. d. 20. Januar 1889 i Selsø v. Skibby. I deres Forretning er de begge dygtige og flittige og har arbejdet sig frem til Velstand og et hyggeligt og godt Hjem.

Børn:

4) Lilly Mehlsen, f. d. 6. Juni 1910 i København. Gift d. 29. Maj 1930 med Litograf Villy Møller, København.

Børn:

- 4a. Achton Møller, f. d. 21. April 1933.
- 4b. Liselotte Møller, f. d. 13. November 1938.

d. Emil Mehlsen, f. 1883 i Struer. Gift med Caroline, f. i Hjørring. Var Maler, død 1938.

Barn:

1) Yrsa Mehlsen, f. d. Gift d.

Barn:

- 1a. En Datter, f. d.

**E.** Petrea Pedersen, f. d. 1. Juni 1852 i Durup. Hun havde i mange Aar en Tricotage- og Broderiforretning i Aulum, som hun vistnok efter Tilskyndelse af sin Kusine, Kathrine Korsholm, fik startet der. Disse to Kusiner var uadskillelige Slægtsveninder, saa længe de levede. Død ugift i Aulum d. 4. Februar 1923.

**F.** Peder Knudsen Pedersen, f. d. 22. Januar 1855 i Durup. Død s.steds d. 18. Januar 1856.

**G.** Karen Marie Pedersen, f. d. 31. December 1857 i Durup. Hun lærte allerede fra Barn af at hjælpe til baade i Hus og Mark; da hun blev voksen maatte hun ud at tjene og havde Pladser i Skive i forskellige Hjem, men længst hos Sagfører Lowsen. I November 1893 startede hun en Tricotageforretning i Durup, først i

lejede Lokaler, men senere i egen Ejendom. Denne Forretning drev hun i 29 Aar, indtil hun d. 1. Juli 1922 afhændede den; det var ikke paa Grund af Alderdomssvækkelse, hun solgte den, men hendes aftagende Synsevne tvang hende dertil. Hun købte derefter et lille Hus med Have vest for Kirken i Durup, hvor hun endnu lever og bor. Til Trods for sit daarlige Syn, færdes hun rask og rørig. Hun er nu 86 Aar gl. og ugift.

- H.** Ane Magdalene Pedersen, f. d. 3. Juni 1859 i Durup. Gift d. 15. Marts 1883 med Præstegaardsforpagter N. P. Jensen, Durup. De er begge døde, Magdalene døde den 22. Juni 1915.

Deres Børn:

- a. Else Jensen, f. d. 8. November 1883 i Durup. Gift den 1. November 1917 med Gmd. Niels Jensen, Thise, f. den 27. December 1871. Ingen Børn.
- b. Jacob Jensen, f. d. 2. Juli 1885 i Durup. Gift d. 9. Februar 1909 med Otilie, f. Jacobsen, f. d. 31. Januar 1881 i Toustrup. Er Landmand og har en Ejendom i Toustrup pr. Durup.

Børn:

- 1) Kristian Otto Jensen, f. d. 27. April 1909 i Durup. Ugift. Er Forvalter paa en Gaard i Balling.
- 2) Niels Peder Jensen, f. d. 23. August 1910 i Durup. Ugift. Ejer af en Gaard i Toustrup v. Durup.
- 3) Anna Bolette Jensen, f. d. 22. Maj 1912 i Durup. Død 1. Juli 1912.
- 4) Anna Bolette Jensen, f. d. 15. Maj 1913 i Durup. Gift den 24. Juli 1934 med Gmd. Ejner Pedersen, Nautrup, f. d. 12. November 1910.

Børn:

- 4a. Elly Pedersen, f. d. 18. September 1934.
- 4b. Sonja Pedersen, f. d. 23. August 1935.
- 5) Svend Aage Jensen, f. d. 15. September 1916 i Durup. Ugift. Er Forvalter paa en Gaard i Tøndering pr. Durup.
- 6) Kamma Magdalene Jensen, f. den 5. Januar 1921 i Durup. Gift den 7. Februar 1942 med Gmd. Thorvald Jensen, Balling, f. d. 20. December 1913.
- c. Jens Jensen, f. d. 20. Juni 1887 i Durup. Gift d. 20. Juni 1929 med Marie Jensen, Fur, f. d. 20. Juni 1889. Er Landmand og bor i Nissum v. Durup.

- d. Peter Kristian Jensen, f. d. 20. Juni 1889 i Durup. Død ugift d. 20. Marts 1938. Var Banearbejder.
- e. Ane Jensen, f. d. 8. Januar 1892 i Durup. Gift d. 4. Juni 1916 med Møbelhandler Hans Jørgensen, Aagade, Vejle, f. d. 8. August 1890.

Børn:

- 1) Ruth Magdalene Jørgensen, f. d. 22. Oktober 1917. Gift d. 18. Oktober 1939 med Aksel Jepsen, Vejle. Han er vistnok Manufaktur ekspedient.
- 2) Grethe Jørgensen, f. d. 4. Juni 1926. Ekspeditrice paa et Apotek i Vejle.

- I. Marie Pedersen, f. d. 16. Maj 1861 i Durup. Gift d. 3. April 1884 med Snedker Hans Justesen, Durup, f. d. 15. April 1858, død d. 8. Oktober 1936. Marie lever endnu og bor i Durup.

Barn:

- a. Just Justesen, f. d. 8. December 1884 i Durup. Gift d. 24. September 1926 med Kirstine, f. Andersen, f. d. 7. Maj 1897 i Nautrup. Just Justesen har Uddannelse som Snedker og driver Bygningsvirksomhed. Paa Grund af sin Dygtighed og Fremadstræben har han faaet flere større Bygningsarbejder betroet. Han har været Lærer ved Durup tekniske Skole siden 1911 og driver tillige en Del Arkitektvirksomhed. Ingen Børn.

---



Niels Knudsen Pedersen-Breum og Hustru, Johanne.

### III.

Niels Knudsen Pedersen-Breum<sup>1)</sup>, f. d. 15. September 1819 i Dueled i Breum, Grinderslev Sogn. Gift d. 3. Oktober 1852 med Johanne, f. Villadsdatter, f. d. 20. Juni 1827 i Volling, Datter af Gaardejer Villads Madsen og Hustru, Else Pedersdatter. Straks efter sin Konfirmation kom han i Møllerlære paa Rusted Mølle i Grinderslev. I Folketællingen for 1834 staar han anført som Stampesvend (Valkning af Klæde). Efter udstaaet Læretid havde han vistnok Plads paa en Mølle i Volling, hvor han sikkert har lært sin senere Hustru at kende. 1841—42 aftjente han sin Værnepligt, hvorefter han i nogle Aar var Møllersvend ved Haasum Mølle, der da ejedes af J. W. Ring, Skive. Den 1. Februar 1849 blev han indkaldt til Krigstjeneste som Menig ved 5. Forstærknings-Bataillon, 2. Comp., Nr. 193. Blev saaret d. 25. Juli 1850 i Slaget ved Isted og derefter indlagt paa et Lazaret i Slesvig

1) Navnet Breum er ikke hans Døbenavn, men et Tillægsnavn, han fik tillagt under Krigen, som han derefter altid benyttede som Familienavn, og som nu af de yngre Slægter benyttes som Slægtsnavn.



og siden paa Lazarettet i Augustenborg, men blev ikke taget til Fange. Den 30. Oktober s. Aar erklæredes han for kassabel og fik tilstaaet Krigspension<sup>1)</sup>), som senere blev frataget ham, da Myndighederne mente, at hans Invaliditet ikke mere var saa fremherskende, at det kunde siges, han var uarbejdsdygtig. Han blev saaret gennem de bløde Dele i højre Laar, som heledes med et fastgroet og strammende Ar paa indre Side, men Gangen var generende for ham. Efter at Kuglen<sup>2)</sup> var fjernet fra Laaret, følte han tilsyneladende ingen Smerter og blev hjemsendt d. 15. Maj 1851 efter at have ligget paa Lazarettet i ca. 9 Maa- neder. Der gik efterhaanden Kræft i Saarstedet, hvorved Kræf- terne til sidst fuldstændig svigtede ham.

Efter sin Hjemsendelse fra Lazarettet købte han 7—8 Tdr. Land i Haasum By og byggede en Ejendom op her, hvor han sam- tidig etablerede sig som Købmand, og kort Tid efter giftede han sig. Det var under trykkende smaa Kaar, han virkede her i nogle Aar, og da der efterhaanden blev en stor Børneflokk at forsørge, kneb det for ham at faa Indtægterne til at strække til. Da Ar- bejdet her tillige blev ham for besværligt, solgte han omkring 1868 Forretningen og købte Krogager Mølle i Ejsing med til- hørende Landbrug, hvor han bedre kunde faa Raad til fornøden Medhjælp. Han drev dette i nogle Aar, men som nævnt havde han et svigtende Helbred, hvorfor han maatte afstaa Mølleriet. Han flyttede igen til Haasum og købte et Hus der, hvor han og hans Hustru boede til hans Død d. 11. Oktober 1876. Ved hans Død, skrev hans Svoger, Lærer Korsholm, Aulum, et Min- dedigt over ham, hvoraf her citeres et Par Vers:

»Og jeg ser mig selv paa blodig Mark,  
 mens jeg sang: »Musketten læg til Kinden!  
 seer, at Fjenden giver mig et Spark —  
 Saar jeg fik foruden og forinden.  
 Fjende gram, hvi gjorde du mig det?  
 Skulde du min Skolemester være?  
 Skulde der hos dig jeg lære ret  
 Forbøn for, hvem ej var mine kære«.

Og jeg ser mig selv ved Brudebord  
 med min Brud saa sjæleglad ved Siden.  
 Kransen sidder om det sorte Haar —  
 Mon den ej er falmet nu af Tiden?

1) Disse Oplysninger er indhentede i Hærens Arkiv, København.

2) Denne Kugle samt en Sabel, han tog fra en tysk Soldat, gemte han til Erindring, og de findes stadig i Slægtens Eje, vistnok hos Civilingeniør M. M. Breum, Vejle.

Nej! Johanne, kære gode Brud!  
Een Blomst var der, som just falmed' ikke —  
Tak! Din Kærlighed, jo, den holdt ud,  
det har mig sagt din Haand og dine Blikke«.

Under deres første Ophold i Haasum fødtes her en stor Børneflokk, som han i et og alt var en god og opofrende Fader for; dens Opdragelse og Undervisning laa ham stærkt paa Sinde; allerede længe før Børnenes skolepligtige Alder sørgede han for, at de fik privat Skoleundervisning af den stedlige Lærer, K. J. Korsholm, der før sit Giftermaal havde sit Tilhold i Hjemmet, hvor der altid udvistes en ret udstrakt Gæstfrihed, saavel overfor deres Omgangskreds, som ogsaa mod de Kunder, der kom i Forretningen; de var næsten altid sikre paa en Kop Kaffe i Tilgift. Han var en flittig og stræbsom Mand og dertil en eksemplarisk Ægtefælle og Fader for sine Børn; hans Godhed og Hjertelighed gjorde ham afholdt af alle, han kom i Berøring med.

Efter hans Død solgte Johanne kort Tid efter Huset i Haasum og boede derefter i nogle Aar til Leje i et lille Hus<sup>1)</sup> Nord for Kirken. Paa dette Tidspunkt var der endnu 4 ukonfirmerede Børn, og da hendes Formue var ret minimal, blev to af Børnene anbragt i Pleje hos den nærmeste Slægt. Jacob kom til sin Farbroder Søren, der var Lærer paa Fur, og Peder Korsholm til sin Faster Ane, der var gift med Lærer P. J. Korsholm i Aulum; de to yngste forblev hjemme, til de blev konfirmerede, og derefter blev de sat i Lære.

Da den ældste Søn, Peder Knudsen-Nielsen Breum, i 1881 overtog en Købmandsforretning i Sahl v. Vinderup, flyttede Johanne hertil og var hans Husholder i et Aars Tid, indtil han giftede sig. Hun tog derefter Ophold hos sin Datter Else, der var gift og bosat i Raast i Ejsing S. Her nød hun en god og sorgfri Alderdom indtil sin Død, d. 23. Marts 1894. I min Barndom var jeg ofte paa Besøg hos hende i Raast, og jeg mindes hende som en god og opofrende Bedstemoder. Hun havde et Chatol af gammel Moseeg, hvori hun opbevarede mange interessante Ting; i de smaa Skuffer var hendes Børns mange Breve samt før omtalte Kugle fra Krigen, som jeg fik Lov til at undersøge nærmere, hvilket jeg husker, var mig til stor Fryd og Glæde. Nævnte Chatol arvede Sønnen Søren, som for nogle Aar siden overgav det til mig i en ret medtaget Tilstand, men det er nu repa-

1) Jeg husker fra min Barndom, at der ikke var Bræddegulv i Stuerne, men stampet Lergulv, hvorpaa var strøet hvidt Strandsand.

reret og poleret op og er derved blevet et for mig minderigt og smukt Stykke Møbel, som det er mig en kær Pligt at sørge for forbliver i Slægtens Eje. — De ligger begge begravede paa Haasum Kirkegaard.

- A.** Peder Knudsen Nielsen-Breum, f. d. 26. Juni 1852 i Haasum. Gift d. 31. Maj 1883 med Olivia Christence, f. Falkenberg<sup>1)</sup>, f. d. 2. August 1855 i Skive, Datter af Garver og Feldtbereder P. Chr. Falkenberg. Straks efter sin Konfirmation kom han i Handelslære paa Fur og senere hos en Købmand i Viborg og var efter endt Uddannelse i nogle Aar Kommis hos Købmand Dige, Skive. Efter at have aftjent sin Værnepligt i Viborg, etablerede han sig som Købmand, idet han i 1881 købte en Landforretning i Sahl v. Vinderup, hvor han virkede i 2 Aar. 1883 overtog han en Forretning paa Østerbro i Skive, som han med stor Dygtighed og sit udmærkede Forretningstalent drev frem til en ikke ringe Omsætning, idet han forstod at bevare sine Kunders Tillid ved en reel og samvittighedsfuld Betjening. Gennem Aarene erhvervede han sig sine Medborgeres Agtelse; til Trods for, at han ikke trængte efter offentlige Bestillinger, blev alligevel flere saadanne betroet ham; han var saaledes i en Periode Medlem af Ligningskommissionen, Medlem af Handelsforeningens Hjælpekasses Bestyrelse og Kasserer for samme. Han døde d. 5. August 1917. Olivia overlevede ham i 13 Aar. Død d. 5. Januar 1930. Hun var en økonomisk og dygtig Husmoder, som forstod at skabe Hygge og Orden i Hjemmet. Hun var tillige en opofrende Moder for sine Børn, og hun lagde megen Vægt paa, at de skulde lære Respekt og Velopdragenhed saavel i som uden for Hjemmet. De ligger begge begravede sammen med Sønnen Johannes paa Skive Kirkegaard.

#### Deres Børn:

- a.** Valdemar Breum, f. d. 21. August 1883 i Sahl. Gift d. 22. April 1910 med Hedvig Ulricka, f. Lundborg, f. d. 21. Juni 1885 i Nykøbing F., Datter af Købmand A. Lundborg. Efter sin Konfirmation kom han i Lære i K. Skaarups Boghandel, Slagelse, hvor han fik en alsidig og god Uddannelse. Derefter var han Medhjælper s. St. til April 1906. Havde derefter forskellige Pladser, indtil han April 1910 etablerede

1) Olivias Moder var ud af den bekendte Stjernholm Slægt.

sig som Boghandler i Køge, hvor han ved sin joviale og retskafne Færd efterhaanden skaffede sig en god og stabil Kundekreds, ligesom han ogsaa her vandt sig mange Venner. Han var Medstifter af en Lokalforening til Kræftens Bekæmpelse og var i nogle Aar tillige Kasserer; ligeledes Kasserer og Leder af Bureauet for Turistforeningen for Køge og Omegn. Var Arrangør og Leder af det 10. danske Hjemstavnstævne 1932, som afholdtes i Køge. Død paa Sundby Hospital d. 5. November 1937. Hedvig driver Forretningen videre med Sønnen, Ole, som Medindehaver.

#### Børn:

- 1) Inge Breum, f. d. 21. September 1910 i Køge. Uddannet som Nurse paa Prinsesse Helenas Børnehjem i Ordrup 1929–30. Derefter havde hun Stilling som Nurse i København. 1940 etablerede hun sig som selvstændig Bogbinder i Køge. Ugift.
  - 2) Ole Breum, f. d. 22. Juni 1914 i Køge. 1931 Præliminæreksamen i Køge. 1931–34 i Lære i Erh. Flensborgs Boghandel, Roskilde, og Medhjælper s. St. indtil Januar 1935. Medhjælper i Jens Møllers Boghandel, Helsingør 1935–37, og en kort Tid i Dan Emmerichs Boghandel i Odense, da han paa Grund af sin Faders Død blev kaldet hjem for at passe Forretningen, i hvilken han blev Medindehaver og rabatberettiget Boghandler fra 1. Juli 1940. Ole er en moderne indstillet Forretningsmand, som driver Forretningen videre efter sin Faders grundige Principper. Ugift.
- b.** Niels Marinus Breum, f. d. 8. November 1884 i Skive. Gift d. 11. Maj 1913 med Kirsten Jensine, f. Mogensen, f. d. 15. December 1887, Datter af Skræddermester Mogensen, Randers. Han fik sin Handelsuddannelse i Ribe og kom senere til Randers, hvor han en Tid havde Ansættelse hos Købmand Rs. Arffmann. 1911 etablerede han en Agenturforretning i Randers. 1927 købte han en en gros Kolonialforretning af Fr. Gronemanns Efterfølger, Vestergrave, Randers, som han med sin fremragende Flid og Dygtighed gennem Aarene har drevet stærkt frem. Arbejdet her var hans store Glæde, og Forretningen er ved hans initiativrige Indsats naaet frem blandt de største i Provinsen. Marinus Breum var af en saare beskeden Natur, som ikke ønskede at træde offentlig frem, idet hans Forretning og hans Hjem optog ham helt; dog var han Medlem af Repræsentantskabet for Randers Diskonto- og



Bagerste Række fra venstre: Villads Breum og Hustru, Jens Mortensen, Olivia og P. K. Breum, Jens Kr. Kjellerup. — Mellemste Række fra venstre: Jacob Breum, Else Mortensen, Søren Pedersen (Lærer, Fur), Kathrine Kjellerup, Niels Johan Breum. — Forreste Række fra venstre: Kristiane Breum, Søren Breum, P. Korsholm Breum

Laanebank. Han var helt igennem, hvad man kalder en »self-made man«, der havde Orden i sine Sager i alle Enkeltheder lige fra Ungdommen af. I hans sidste Leveaar begyndte hans ellers saa gode Helbred at svigte, og da han mærkede, at Kræfterne ikke længere slog til, fik han sit Firma omdannet til et Familieaktieselskab med sin Søn Knud som Direktør. Han døde ret pludselig af en Hjerneblødning d. 26. Februar 1943.

#### Børn:

- 1) Niels Mogens Breum, f. d. 14. Februar 1914 i Randers. Gift første Gang d. 3. April 1938 med en Datter af Mejeribestyrer Bach, Mundelstrup; hun døde 3. Juni 1939 efter en Barnefødsel. Gift anden Gang d. 1. April 1942 med Jytte, f. Bryndum, Datter af Stadsingeniør Bryndum, Horsens. Uddannet som Civilingeniør ved Polyteknisk Lærestalt i København 1938. Deltog som Frivillig i den finske Krig i Vinteren 1940. Siden 1941 Civilingeniør i Vejle.

#### Barn:

- 1a. Inger Margrethe Breum, f. d. 21. December 1942.
- 2) Knud Peter Breum, f. d. 15. November 1915 i Randers. Eksamen fra Handelshøjskolen i København. Var derefter Prokurist i sin Faders Firma og efter hans Død Direktør for Familieaktieselskabet. Han er ligesom sin Fader en dygtig og indsigtfuld Handelsmand. Ugift.
- 3) Ida Gudrun Breum, f. d. 15. November 1917 i Randers. Assistent ved Statsbiblioteket i Aarhus siden 1939. Ugift.
- 4) Bodil Marie Breum, f. d. 25. November 1919 i Randers. Siden 1941 Børnehavelærerinde ved jydsk Børnehaveseminarium i Aarhus. Ugift.
- c. Johannes Breum, f. d. 4. April 1885 i Skive. Uddannet ved Isenkramhandel i Grenaa 1901. Død ugift d. 20. December 1917.
- d. Oluf Breum, f. d. 28. April 1887 i Skive. Uddannet ved Tømmerfaget i Herning fra 1901—05. Efter endt Soldatertid rejste han paa Valsen til Udlandet og var i længere Tid i Schweiz og senere i Hamburg, hvor han lærte sin Hustru at kende. 1911 rejste han til Sidney i Australien. Hans Hustru, der hedder Liddy Blühme, rejste et Par Aar senere til Sidney, og straks efter hendes Ankomst giftede de sig. De var begge

herhjemme paa Besøg i 1928. Det vides ikke, om der er Børn. Han driver selvstændig Virksomhed som Tømmerhandler i Sidney, Australien. Hans Adresse er: 9. Perry St., Campsie, N. S. W.

- f. Johanne Marie Breum, f. d. 3. Juni 1894 i Skive. Gift d. 14. December 1919 med Ramy Eriksen, f. d. 8. Juli 1894 i Skive, Søn af Overpostbud J. P. Eriksen. Uddannet ved Isenkramhandelen i Præstø. Efter en langvarig Militærtjeneste fik han i 1916 Ansættelse som Repræsentant for Isenkramfirmaet Aksel Jensen, Herning, hvor han fremdeles virker; han har altsaa forlængst holdt 25 Aars Jubilæum i dette Firma, hvor man sætter stor Pris paa ham, og han er meget anset og afholdt af dets Kunder. Bopæl: Birkeallé 4, Herning.

#### B ø r n :

- 1) Paul Ramy Breum Eriksen, f. d. 4. November 1921 i Herning. Uddannet ved Isenkramhandel i Firmaet Aksel Jensen, Herning. Aftjente Sommeren 1943 sin Værnepligt ved Marinen.
- 2) Knud Ramy Breum Eriksen, f. d. 21. Februar 1927 i Herning. For Tiden Elev ved Herning Gymnasium i 4. Mellemsklasse.

- B. Cathrine Nielsen-Breum, f. d. 4. Oktober 1854 i Haasum S. Gift d. 25. Oktober 1872 med Gdr. Jens Kr. Andersen Kjellerup<sup>1)</sup>, Øster Kjellerup i Ejsing Sogn, f. d. 22. September 1849, død d. 9. April 1911.

Cathrine er den længstlevende af Slægterne fra Dueled. Trods sin høje Alder (89 Aar gl.) er hun endnu fuldstændig aandsfrisk og har en udmærket Hukommelse, saaledes har hun kunnet give gode og vigtige Oplysninger vedrørende sin Slægt, og derved ført mig paa Sporet af flere af de her anførte ældste Slægtsmedlemmer. Desuden skriver hun uden rystende Haand lange Breve til sine Børn, hvoraf 4 opholder sig i U. S. A., og hun er tillige i Besiddelse af en god Fortælleevne.

I 50 Aar levede og virkede hun i Øster Kjellerup. Under haarde og strenge Forhold fødte hun i disse Aar 13 Børn, som hun forstod at give en god Opdragelse, og de har opnaaet gode Stillinger. Dog havde hun den Sorg, at nogle af disse Børn fik en tragisk Skæbne i Barnealderen, idet en Søn ved et Ulykkes-

<sup>1)</sup> Se ogsaa Slægtsbogen: »Slægterne fra Store Kjellerup i Ejsing Sogn«.

tilfælde blev blind, en Datter blev kvalt under et Hølæs, som væltede ned over hende, en anden Datter døde af Strubehoste som Følge af, at hun havde slugt en Knap, der satte sig fast i Luftrøret. Desuden havde hun store husmoderlige Pligter, idet der om Sommeren i den til Gaarden hørende Mose var et stort Rykind af Tørvekunder, hvilket medførte en ret udstrakt Traktering foruden daglig Madlavning til det i Mosen beskæftigede Folkehold. Da hun i 1922 afstod Gaarden til sin Søn, Niels Breum, flyttede hun til Vinderup, hvor hun i de senere Aar har haft Ophold hos sin Datter Madsine, og hvor hun faar en god og velfortjent Pleje.

#### Deres Børn:

- a. Gertrud Marie Kirstine, f. 1874, død 1876.
- b. Anders Andersen Kjellerup, f. d. 31. Maj 1876 i Ø. Kjellerup. Gift d. 2. Februar 1904 med Martha, f. Hansen, f. d. 25. Februar 1881 i Borupgaard, Skævinge.

Lærte Mejerifaget paa Maglebrænde Andelsmejeri v. Stubbe-købing 1892—94. Var derefter paa forskellige Mejerier. Mejeribestyrer paa St. Olavskilde v. Skibby 1900—05. Græsted Andelsmejeri fra 1905—13. Oprettede et privat Mejeri i Gilleleje 1913—25. Var derefter Medejer af et en gros Handelsmejeri i Charlottenlund, hvor han i 1927 kom i Betalingsvanskeligheder og blev slaaet ud. Drev derefter i nogle Aar Ismejeri i København, indtil han i 1932 blev ansat i Magasin du Nord, hvor han er Leder af en Iscreamforretning. I 1910 foretog han en Studierejse med Statsunderstøttelse til England, Holland og Tyskland. Har udgivet »Praktisk Haandbog for Mælkerielever« og udarbejdet Frederiksborg Amts Mejeri-forenings 50 Aars Jubilæumsskrift samt Slægtsbogen om Slægterne fra Store Kjellerup i Ejsing Sogn og nærværende Slægtsbog. Mangeaarig Skribent til Fagtidsskrifter og Dagblade. Bopæl: Halmtorvet 56, Kbhv. V.

#### Børn:

- 1) Else Elisabeth Kjellerup, f. d. 17. December 1904 i St. Olavskilde, Skuldelev S. Gift d. 14. December 1926 med Bratschist Gunnar Frederiksen, f. d. 21. Februar 1901 i Bellinge, Fyn. Fra 1930 ansat i Statsradiofonien. Bopæl: Tjørnev. 22, Lyngby.

#### Børn:

- 1a. Knud Frederiksen, f. d. 25. Oktober 1927. Elev paa Statsskolen i Lyngby.
- 1b. Jørgen Frederiksen, f. d. 16. September 1931.
- 1c. Aase Frederiksen, f. d. 12. Juli 1933.



- 2) Karen Sylvest Kjellerup, f. d. 17. Januar 1909 i Græsted S. Gift d. 4. Juni 1935 med Forretningsbestyrer Frits Iburg, f. d. 8. Oktober 1906 i Randers. Karen er uddannet med Eksamen som Sygeplejerske paa Frederiksberg Hospital. Bopæl: Ibstrupvænget 16, Gentofte.

Barn:

- 2a. Ingelise Iburg, f. d. 22. Juli 1938.
- c. Gertrud Marie Kirstine Kjellerup, f. d. 29. Juli 1878. Død ugift d. 11. September 1915 af Lungebetændelse. Var Elev paa Lyngby Højskole 1901 og umiddelbart derefter Medhjælper ved Husholdningen paa Landbrugsskolen s. St. og senere Husbestyrerinde forskellige Steder.
- d. Johanne Kjellerup, f. d. 15. September 1880 i Ø. Kjellerup, Gift d. 12. April 1901 med Gaardejer Jens P. Gudiksen. Haugaard, Hvidbjerg v. Skive, f. d. 3. December 1868. Ved Giftermaalet drev de et Afholdshjem i Lem. 1903 overtog de Haugaard. J. P. Gudiksen har været en dygtig og energisk Landmand, der forstod at faa et godt Udbytte af Jord og Besætning; særlig var han interesseret i Fedning af Kreaturer til Eksport. 1934 afstod han Gaarden til sin Søn Jens Kristian og har fremdeles sit Ophold paa Gaarden. Johanne døde forholdsvis ung, kun 40 Aar gl., d. 13. April 1920. Hun var af Natur altid livsglad og sindsligevægtig og ofrede sig helt for Hjem og Børn.

Børn:

- 1) Gudik Gudiksen, f. d. 31. Juli 1901. Gift d. 27. Juni 1927 med Mette, f. Vestergaard. Uddannet som Underofficer i Viborg. Bor nu i Skive og driver Kreaturhandel.

Barn:

- 1a. Ellis Gudiksen, f. d. 26. Februar 1929.
- 2) Kathrine Gudiksen, f. d. 8. Februar 1903 i Lem. Gift med Kristian Thomsen. Kathrine driver en større Damefrisørforretning i Grenaa og er meget dygtig i sit Fag samt temmelig musikbegavet

Børn:

- 2a. Carl Johannes Gudiksen Thomsen, f. d. 4. November 1924 i Grenaa.  
2b. Inger Gudiksen Thomsen, f. d. 29. September 1929 i Grenaa.  
2c. Jytte Gudiksen Thomsen, f. d. 27. September 1931 i Grenaa.
- 3) Jens Kristian Gudiksen, f. d. 9. November 1909 i Hvidbjerg. Gift d. 30. September 1934 med Esther, f. Halborg Madsen,

Rettrup. Ved deres Giftermaal overtog de Fødegaarden i Hvidbjerg, som han i de senere Aar har moderniseret betydeligt, og han er i det hele taget en moderne og dygtig Landmand, der ligesom sin Fader forstaar at faa et godt Udbytte af den yderige Jord og Besætning.

Barn:

3a. Poul Gudiksen, f. d. 3. Juli 1936.

- 4) Signe Gudiksen, f. d. 5. Juli 1911 i Hvidbjerg. Gift d. 23. November 1938 med Edvard Bundgaard. Ejer en Gaard i Hesselbjerg v. Skive. Er ligeledes en moderne indstillet Landmand, der forstaar at faa et godt Udbytte af Jord og Besætning.

Børn:

4a. Svend Erik Bundgaard, f. d. 16. April 1939 i Hesselbjerg.

4b. Karl Evar Bundgaard, f. d. 15. April 1942 i Hesselbjerg. } Tvil-

4c. Gerda Johanne Bundgaard, f. d. 15. April 1942 i Hesselbjerg. } linger.

- 5) Aage Gudiksen, f. d. 25. December 1913 i Hvidbjerg. Driver en Tørvefabrik i Hvidbjerg Mose. I nogle Aar var han ansat ved et Væveri i Grenaa. Gift d. 8. Juni 1943 med Clara Jensen, Trustrup ved Grenaa.
- e. Nielsine Caroline Petrine Kjellerup, f. d. 25. Februar 1883 i Øster Kjellerup. Død ved et Ulykkestilfælde d. 19. August 1886 (se foran).
- f. Madsine Kjellerup, f. d. 23. December 1884 i Øster Kjellerup. Gift d. 27. December 1912 med Mads Greve Madsen, f. d. 25. December 1879 i Stangerum v. Gerlev (Randerseggen). Ved Giftermaalet havde han en Osteforretning i Skive. 1913 udvandrede de til Amerika, hvor han fik Ansættelse ved et Bryggeri i Seattle, og samtidig var de Værtsfolk i den skandinaviske Forening der. 1919 vendte de tilbage til Danmark og bosatte sig i Vinderup, hvor han i nogle Aar drev en Vognmandsforretning, bl. a. med Sygebil; senere overtog han et Depot for Carlsberg Bryggerierne, som han paa Grund af svækket Helbred og andre Vanskeligheder maatte afstaa. Han døde d. 26. Marts 1942 af for højt Blodtryk. De ejer en Villa i Nørregade, Vinderup, hvor Madsine fremdeles bor, og hvor hendes Moder i flere Aar har haft sit Ophold og nyder en god og omsorgsfuld Pleje. Madsine har i Aarenes Løb været meget opofrende mod forskellige af sin nærmeste Familie under strenge Sygdomsforhold.

### Børn:

- 1) Katrine Marie Greve Madsen, f. d. 22. September 1915 i U. S. A. Gift den 12. November 1941 med Jens Haaning, f. d. 3. April 1917. Han er Landpost i Sevel under Vinderup Distrikt og driver samtidig en Landejendom i Herrup, hvor de har deres Bopæl. Katrine har haft forskellige Pladser ved Husgerning i København og Vinderup; i den sidste Plads, hun havde her, passede hun med stor Opofrelse sin syge Husmoder, lige til hun døde, hvilket hun fik megen Paa-skønnelse for.

### Barn:

- 1a. Annelise Haaning, f. d. 24. September 1942.
- 2) Paula Mary Greve Madsen, f. d. 15. November 1917 i U. S. A. Har Plads ved Husgerning i København. Ugift.
- 3) Else Greve Madsen } Tvillinger, f. d. 14. Januar 1921 i  
Agnes Greve Madsen } Vinderup.  
De har begge Pladser ved Husgerning i München, Tyskland.
- 4) Jørgen Condrup Greve Madsen, f. d. 1. Marts 1924 i Vin-derup. Har lært Bagerifaget, men rejste til Tyskland i 1941 og tog Uddannelse ved en Militærskole, hvorfra han senere blev overført til Ukraine og gør Tjeneste ved en militær Forsyningsanstalt.
- 5) Inga Greve Madsen, f. d. 6. Maj 1927 i Vinderup. Har Plads ved Husgerning i København.
- g. Ane Nielsine Kjellerup, f. d. 9. Marts 1887 i Øster Kjelle-  
rup. Død d. 12. Juli 1891 af Strubehoste (se foran).
- h. Niels Breum Kjellerup, f. d. 3. Juni 1888 i Øster Kjellerup. Gift d. 13. November 1922 med Margrethe f. Jacobsen, f. d. 13. August 1899 i Nautrup i Salling. Niels havde i sin tid-  
ligste Ungdom forskellige Pladser ved Landbruget paa Sjæl-  
land og Fyn. Efter sin Faders Død i 1911 bestyrede han Fødegaarden for sin Mor, indtil han i 1918 overtog den. Han driver en ret stor Tørvefabrikation ved Fabriksdrift i den til Gaarden hørende Mose, hvor han i Sæsonen beskæf-  
tiger indtil 30 Personer daglig. Han har moderniseret Gaar-  
den betydeligt og har Sans og Interesse for god Vedligehol-  
delse af saavel Stuehuset og Udbygningerne, som ogsaa for Maskiner og Materiel, hvilket han for det meste selv udfører som Fritidsarbejde. Margrethe er ham i alle Maader en dyg-  
tig og trofast Hjælper, og de ynder begge at udvise en ret

udstrakt Gæstfrihed mod alle, der i Sommertiden i ikke ubetydeligt Antal har Ærinder til Gaarden og Mosen. Niels er i Besiddelse af stort Lune og god Tilpasningsevne, hvorfor han da ogsaa er meget afholdt af alle, han kommer i nærmere Berøring med. Han er altid villig til at yde en og anden en Tjeneste eller økonomisk Hjælp, særlig inden for Familien.

#### Børn:

- 1) Erna Katrine Breum Kjellerup, f. d. 8. August 1923. I Vinteren 1941—42 var hun paa Kursus paa Silkeborg Husholdningsskole. Senere har hun haft Pladser ved Husvæsenet i København o. fl. St. Ugift.
  - 2) Oluf Kjellerup, f. d. 15. April 1933, f. T. Elev i Vinderup Realskole.
- i. Christian Kjellerup, f. d. 11. Oktober 1889 i Øster Kjellerup. Gift d. 30. Oktober 1923 med Meta, f. Schou Hansen, f. d. 15. Marts 1890 i Køge. Ved et Ulykkestilfælde blev han som 5 Aars Dreng slaaet blind paa det ene Øje, og ved en Betændelse i det andet mistede han ogsaa Synet paa dette. Det blev hans Skæbne; hvorfor han i 1898 kom ind som Elev paa Det kgl. Blindeinstitut i København og fik en alsidig og god Uddannelse. Efter sin Konfirmation her uddannede han sig i Musik og tog Organisteksamen i 1913. Siden 1921 har han været ansat som Organist ved Københavns Begravelsesvæsen. Som Violinspiller er han kendt fra Radioen, hvor Trioen: Aksel Agerby, Carl Bjarnhof og Chr. Kjellerup hyppigt har optraadt, og forskellige Steder i Landet har de givet offentlige Koncerter. Desuden har han komponeret kønne, nationale Sange (bl. a. »Barnets Øje«) med Tekster af Aage Hermann, og Anders W. Holm. I forskellige Ugeblade har han skrevet en Række vittige og beske Aforismer. Han er saaledes bedre begavet end de fleste seende, hvilket ogsaa forskellige Kronikker, han har skrevet i Dagspressen om Blindes Liv og Færd, bærer Vidnedsbyrd om. Han er Bestyrelsesmedlem og Næstformand i »Danmarks Blinde«, hvor han i en Aarrække har gjort et stort og uegenyttigt Arbejde for sine blinde Kammerater, og ved sin Bravhed og kamplystne Retsindighed er han derved kommet til at indtage en førende Stilling i de Blindes Verden. Hans Hustru, Meta, har gennem Aarene været ham en trofast og opofrende

Hjælper i hans daglige Tilværelse, ligesaa ogsaa hans Datter i de senere Aar.

#### Barn:

- 1) Agneta Kjellerup, f. d. 15. Juni 1928 i København. Har været Elev i Frk. Ingrid Jespersens Skole og læser nu til Studenter-eksamen. Hun har gode Skolekundskaber og er tillige musikalsk begavet.
  
- j. Ane Nielsine Sørine Kjellerup, f. d. 30. Juli 1892 i Øster Kjellerup. Gift med Otto Nielsen, f. d. 25. September 1892. Ane udvandrede til U. S. A. i 1913, hvor hun traf Otto, som i Forvejen havde opholdt sig nogle Aar derovre. De har en Mejerifarm i Renton nær Seattle i Staten Washington og behandler og forhandler selv deres Mælkeproduktion som »Grade A. Milk«. I 1927 var de tillige med deres to Pigebørn paa Besøg herhjemme og opholdt sig her i 4—5 Maaneder. Foruden at være en dygtig Landmand er Otto tillige en smart Forretningsmand, som efterhaanden har oparbejdet en stor og indbringende Forretning, hvorved de har været i Stand til at give deres Børn den bedst mulige Opdragelse og Uddannelse. At de begge er velansete blandt deres Landsmænd, fremgaar deraf, at Otto er valgt som Vicepræsident i Brodersamfundet, og Ane er valgt som Præsident for det danske Søstersamfund. Deres Hjem har altid staaet aabent for de mange danske Søfolk og andre Danskere, som har gæstet Seattle.

#### Børn:

- 1) Olga Ingeborg Nielsen, f. d. 15. December 1919 i Renton. Eksamen fra Renton High School i 1938. Er derefter ansat ved et Sagførerfirma i Seattle. Endskønt der i daglig Omgang tales Engelsk i Hjemmet, taler og skriver hun udmærket Dansk og holder meget af at korrespondere med sine Slægtninge i Danmark. Ugift.
  
- 2) Mary Kathrine Nielsen, f. d. 24. Juni 1921 i Renton. Har ligeledes Eksamen fra en Skole i Seattle og derefter Ansættelse ved en Bank i Renton. Hun er livlig og kæk af Natur og er meget sportsinteresseret. Ugift.
  
- 3) Carl Kellerup Nielsen, f. d. 26. Januar 1928 i Renton. Har stor Interesse for Landbrug og Mejeridrift og er derfor sin Fader en god Hjælp i Bedriften.

**k.** Ulrich Anton Kjellerup, f. d. 26. September 1893 i Øster Kjellerup, Ejsing S. Gift i 1930 med Agnethe, f. i U. S. A. af danske Forældre, vistnok i Jowa. Han udvandrede til U. S. A. i 1914. I de første Aar arbejdede han i en Frugtplantage i Washington, som han senere sammen med Broderen, Thorvald, blev Forpagter af; men p. Gr. af Misvækt et Aar maatte de opgive Plantagen og rejste til Californien, hvor de begge en Tid arbejdede ved en Gummifabrik i Los Angeles og opsparede her nogen Kapital. Ulrich begyndte derefter at drive en Hønserifarm sammen med en anden Dansker, Brunsgaard fra Lem i Salling, som senere udtraadte og rejste hjem til Danmark. Har nu drevet Hønseriet frem i større Stil og Omsætning og bygget sig en Villa i Roscoe, nær Los Angeles. Var hjemme paa Besøg i Forsommeren 1928.

Børn:

- 1) Kathrine Kelllerup, f. d. 12. August 1934.
- 2) Vistnok en Søn, f. 1940.

**l.** Thorvald Kjellerup, f. d. 3. Februar 1896 i Øster Kjellerup i Ejsing S. Gift med Karen, f. Mogensen, fra Vardeegnen. Uddannet ved Mejerifaget 1911—12 paa Nyborg Andelsmejeri. Udvandrede til U. S. A. i 1913 og arbejdede, som nævnt foran, ved forskelligt i nogle Aar, gik derefter igen til Mejerifaget og tog senere Kursus og Eksamen paa en amerikansk Mejeriskole. Har i nogle Aar haft fast Ansættelse ved Knudsens Creamery i Los Angeles, hvor han er Ostemester. Thorvald er meget anset og skattet, ikke alene af sine Landsmænd, men ogsaa af det Firma, han er ansat ved. Han er, efter hvad der fortællles, en 100 pCt. Amerikaner og har ikke besøgt Danmark, siden han i 1913 rejste til U. S. A.

Børn:

- 1) Eleanor Kelllerup, f. 1930 i Los Angeles.
- 2) Earl Kelllerup, f. 1933 i Los Angeles.

**m.** Jenny Kathrine Kjellerup, f. d. 9. November 1899 i Øster Kjellerup. Gift 1929 med Aksel Clausen, f. d. 2. Oktober 1898 i V. Vedsted. Jenny udvandrede til U. S. A. i 1920. Ved deres Giftermaal boede de i Renton, hvor han kørte en Mælkedetailvogn for Svogeren Otto Nielsen. Kort Tid efter flyttede de til Los Angeles, hvor de sammen med Jennys Broder Thorvald startede et Hønseri, som grundet paa Uheld

maatte opgives. De bor nu i Ojoj, ca. 100 Miles fra Los Angeles, hvor de har en Mælkefarm og behandler og forhandler selv hele Mælkeproduktionen fra 30 Køer. Før Jenny udvandrede, var hun til Stadighed hjemme hos sin Moder i Øster Kjellerup og var hende i disse Aar en god Støtte og Hjælp. Var hjemme paa Besøg i 1928.

#### Barn:

- 1) Helen Clausen, f. i Februar 1930 i Renton.

Villads Nielsen-Breum, f. d. 1. December 1858 i Haasum S. Gift d. 19. Oktober 1888 med Kristine Johanne, f. Kristensen, f. d. 4. Juni 1868 i Majgaarde i Højslev S. Efter sin Konfirmation kom han i Smedelære i Viborg og arbejdede derefter i nogle Aar som Smedesvend forskellige Steder. Ved Giftermaalet etablerede han sig som Smedemester i Svigerforældrenes Ejendom i Majgaarde, og det var under smaa Kaar, han her virkede; dels maatte han svare Aftægt til Svigerforældrene for at overtage Ejendommen, og dels blev der snart en stor Børneflokk at forsørge; men han havde den lykkelige Evne at kunne tage alt med godt Humør og se Livet fra den lyse Side og indstille sig paa rette Maade efter Forholdene.

Han var af Natur og Karakter et roligt og saare beskedent Menneske, som ikke tragtede efter at gøre sig bemærket, og han deltog ikke i det offentlige Liv; men paa Tomandschaand var han meddelsom og sympatisk, dertil kom, at han var en solid og dygtig Haandværker og som saadan meget afholdt, baade inden for sin Kunde- og Omgangskreds. Kristine var ham en god og trofast Støtte i det daglige Hjemliv og forstod at faa meget ud af lidt. I 1904 solgte han Ejendommen i Majgaarde og flyttede til Søby ved Højslev St., hvor han var Smed ved Teglværket og samtidig drev et mindre Landbrug. Her forbedredes deres Kaar hurtigt. Han døde d. 7. Juli 1923. Kristine døde d. 12. Oktober 1919. De er begge begravede paa Kopperup Kirkegaard, Fjends Herred.

#### Børn:

- a. Niels Peder Breum, f. d. 28. Juli 1889 i Højslev S. Var første Gang gift med Thora Majland, Rødding. Død. Gift anden Gang d. 10. April 1920 med Antomine Kristine, f. Bach, f. d. 25. Juni 1887 i Bjerringbro, Datter af Landpost Mikkel Bach.

Han lærte Karetmagerfaget fra 1903—07 og arbejdede derefter i nogle Aar som Svend. 1917 etablerede han sig som Karetmager i Rødding i Salling. Senere købte han en Forretning i Bjerringbro, og her lærte han sin Hustru at kende. 1924 startede han et Bageri med Konditorbevilling, som de drev i 15 Aar. Han driver nu Vognmandsforretning samme Sted.

Børn:

- 1) Thora Kirstine Breum, f. d. 28. Oktober 1920. Har Stilling som Kogejomfru paa Bjerringbro Hotel. Ugift.
- 2) Anders Peter Breum, f. d. 14. April 1922. Har lært Barberfaget. Ugift.
- 3) Gretha Breum, f. d. 27. Oktober 1924. Har Stilling ved Husgerning. Ugift.
- b.** Kristian Johan Breum, f. d. 21. November 1890 i Højslev S. Gift d. 8. Oktober 1922 med Ane Kirstine, f. Nielsen, f. d. 22. Juni 1897 i Ørum Sogn.

I 1909 kom han i Murerlære og har siden arbejdet ved dette Fag i Forbindelse med et mindre Landbrug, ca. 5 Tdr. Land. Bopæl: Søby v. Højslev St.

Børn:

- 1) Villy Breum, f. d. 25. Oktober 1926. Elev paa Føns' Realskole i Viborg.
- 2) Marie Kristine Breum, f. d. 14. Oktober 1929.
- 3) Niels Ejgil Breum, f. d. 17. Februar 1931.
- 4) Benta Elise Breum, f. d. 8. Juli 1938.
- c.** Johanne Antoinette Breum, f. d. 21. August 1893 i Højslev S. Gift første Gang d. 1. Marts 1922 med Barber Kristen Møller, Rødkjærsbro, f. d. 7. December 1886 i Funder S. Sammen med Barberfaget drev han en mindre Bog- og Papirforretning. Han havde været gift een Gang før og havde 2 Børn i dette Ægteskab. Han døde d. 2. Juni 1924. Antoinette afstod kort Tid efter Forretningen og flyttede til Bjerringbro og boede her til 1928.

Gift anden Gang d. 27. December 1929 med Købmand Søren M. Sørensen, Fredericia, f. d. 15. Maj 1875 i Grenaa. I 30 Aar drev han her en Købmandsforretning, som han solgte i 1929 og havde derefter en Agenturforretning, som han drev til sin Død, d. 17. September 1935. Han var Formand for



Handelsforeningen og Medlem af Ligningskommissionen samt af Købestævnets Bestyrelse. I en forholdsvis ung Alder blev Antoinette altsaa Enke to Gange. Hun er fremdeles bosiddende i Fredericia.

Børn: (2. Ægteskab)

- 1) Knud Breum Sørensen, f. d. 13. Juni 1930. Død 11. Okt. 1933.
  - 2) Erik Breum Sørensen, f. d. 11. November 1931.
  - 3) Elise Breum Sørensen, f. d. 25. Oktober 1934.
- d. Johanne Jensine Breum, f. d. 2. April 1896 i Højslev S. Gift d. 5. Maj 1927 med Bagermester Thorvald Emanuel Aabolt, f. d. 25. September 1900 i Voer S. Etableret 1928 som Bagermester i Skive. 1938 købte han Aldershøj Rugbrødsfabrik i Hjørring, som han fremdeles driver.

Barn: (Adoptiv)

- 1) Erik Breum Aabolt, f. d. 6. September 1932 i Skive.
- e. Martha Kathrine Breum, f. d. 5. Marts 1900 i Højslev S. Gift d. 12. April 1920 med Malermester Hans Harald Olesen, Ejsing, f. d. 17. Oktober 1892 i Vinderup. Efter udstaaet Læretid etablerede han sig 1917 som Malermester i Ejsing. Han er en dygtig Fag- og Forretningsmand, som har paataget sig flere større Malerarbejder, bl. a. for Statsbanerne. Martha er af Natur meget hjælpsom og opofrende, hun var saaledes i sin Tid sin Faster Else en trofast Hjælper, da svære Sygdomme ramte Hjemmet der.

Børn:

- 1) Anna Kristine Olesen, f. d. 17. December 1921. Gift d. 27. August 1939 med Inspektør ved Livsforsikringsselskabet »Danmark«, Magnus Nielsen, f. d. 21. Oktober 1910 i Kjærbjerg, Fabjerg S. Han lærte oprindelig Handelen. Bopæl: Lemvig.

Barn:

- 1a. Mogens Nielsen, f. d. 17. September 1941.
- 2) Karl Ingemann Olesen, f. d. 1. Januar 1924 i Ejsing S. Han har lært Malerfaget hos sin Fader og arbejder nu som Svend.
- 3) Svend Aage Olesen, f. d. 1. August 1925 i Ejsing S. Landmand.
- 4) Holger Breum Olesen, f. d. 21. Maj 1927 i Ejsing S. Landmand.

- f.** Peder Hartvig Breum, f. d. 17. Maj 1902 i Højslev S. Gift i U. S. A. med en svensk-finnsk Dame. Lærte Karetmagerfaget i Stoholm og arbejdede derefter i flere Aar som Svend. 1923 rejste han til Canada; her arbejdede han som Tømrer, bl. a. i Winnipeg, hvor han byggede den skandinaviske Kirke, som er opført af Træ. Han er nu bosat i Saschatewann og driver her fremdeles egen Tømrervirksomhed. Det kan ikke oplyses, om der er Børn.
- g.** Olga Breum, f. d. 25. December 1904 i Søby, Kobberup S. Gift d. 20. November 1927 med Hotelejer Harald Nielsen, f. d. 21. September 1904 i Nykøbing M. Ved Giftermaalet etablerede han en Kedelrensningsforretning. 1942 overtog han en mindre Hotelvirksomhed i Nykøbing M. Bopæl: Havnegade 8.

Børn:

- 1) Else Nielsen, f. d. 6. April 1928. Død d. 20. Januar 1930.
  - 2) Hans Jørgen Nielsen, f. d. 5. August 1931.
  - 3) Gunnar Nielsen, f. d. 1. November 1934.
  - 4) Aksel Nielsen, f. d. 26. August 1938. Død s. Dag.
- h.** Juuelsingaard Breum, f. d. 4. Juni 1907 i Søby, Kobberup S. Gift d. 4. Juni 1937 med Marguerithe Dorthea, f. Frandsen, f. d. 10. April 1914 i København. Lærte Malerfaget fra d. 1. Oktober 1921 hos sin Svoger H. H. Olesen, Ejsing, og arbejdede derefter i nogle Aar som Svend. Etablerede sig som Malermester og Møbellakerer i København d. 6. Juni 1932. Har siden 1935 haft en Entreprise ved de danske Statsbaner. Siden 1940 har han været Sekretær ved det tekniske Selskab ved Gladsaxe Kommune samt i Bestyrelsen for den lokale Haandværkerforening. Siden 1935 har han boet i Søborg v. København og driver sin Malerforretning der. Han er en dygtig og habil Forretningsmand, som ved egen Hjælp har arbejdet sig frem.

Barn:

- 1) Kidde Breum, f. d. 23. December 1937.

- D.** Else Nielsen-Breum, f. d. 2. August 1860 i Haasum S. Gift d. 17. Februar 1881 med Jordbruger og Fisker Jens Mortensen, f. d. 15. September 1855 i Egebjerg. Ved deres Giftermaal købte de et Husmandssted i Raast i Ejsing S. (hvor han samtidig drev noget Fiskeri), som de begge med stor Flid og Dygtighed

drev frem til et Mønsterbrug, og herfor har modtaget flere Anerkendelser. Paa Grund af svigtende Helbred solgte de i 1917 Ejendommen og flyttede til Ejsing By, hvor de nød deres Otium, samtidig med at Jens Mortensen havde Opsynet med Udlevering af Tørv ved Tværmose Tørvefabrik, men hans tiltagende Svaghed tvang ham til at opgive denne Stilling. De var begge velansete i Sognet og meget gæstfri, ligesom der altid, saavel i Raast som i Ejsing, var en festlig Glans og Hygge over Hjemmet. Kort Tid før Jens Mortensens Død, d. 1. Marts 1941, kunde de fejre deres Diamantbryllup. Else tog derefter Ophold hos Sønnen i Geddal, hvor hun endnu lever og faar en udmærket Pleje.

#### Barn:

- a. Niels Breum Mortensen, f. d. 12. August 1881 i Raast. Gift d. 21. Oktober 1904 med Ane, f. Nielsen, f. d. 30. April 1882 i Geddal, Ejsing S. I sine unge Aar havde han Plads ved Landbruget. 1902 aftjente han sin Værnepligt ved Marinen. Ved Giftermaalet overtog han sin Hustrus Fødegaard og var i en Periode Medlem af Sogneraadet og Skolekommissionen og har haft forskellige andre offentlige Tillidshverv. Han har ved sin Flid og Dygtighed som Landmand arbejdet sig frem til Velstand, ligesom hans Hustru har været ham en god Støtte og en dygtig Husmoder.

#### Børn:

- 1) Johanne Breum Mortensen, f. d. 15. Januar 1906. Ugift og hjemme.
- 2) Jens Breum Mortensen, f. d. 18. Juni 1908. Gift d. 7. Oktober 1937 med Dorthea Nørgaard, f. d. 8. April 1915 i Lille Nygaard, Ejsing S. Har en mindre Gaard i Kvium i Hjerm.

#### Barn:

- 2a. Svend Breum Mortensen, f. d. 4. Oktober 1942.

- E.** Peder Korsholm Breum, f. d. 9. December 1862 i Haasum S. Gift d. 24. Februar 1906 med Ellen, f. Kisum, f. d. 8. December 1883 i København, Datter af Regnskabsfører ved Søminevæsenet O. Chr. Kisum. — Da hans Fader i 1872 paa Grund af Svagelighed og Sygdom maatte opgive sin Virksomhed i Krogager Mølle, Ejsing, blev Peder sat i Pleje hos sin Faster, Ane Korsholm, i Aulum Skole. Her tilbragte han sine sidste lykkelige Barndomsaar. 15 Aar gl. kom han i Handelslære hos Trikotagefirmaet Chr. Møller Andersen & Co., Vingaardsstræde i København,

hvis Medindehaver var en Søn af Lærer P. J. Korsholm, Aulum, efter hvem han var opkaldt. Her fik han en grundig og alsidig Uddannelse. Derefter blev han Repræsentant for samme Firma. Var derefter en Tid i Næstved ved Manufakturfacet. 1884 af- tjente han sin Værnepligt ved Infanteriet i København. 1890 rejste han til Amerika, hvor han under Verdensudstillingen i Chikago havde forskellige Job, men Livet her tiltalte ham ikke, hvorfor han efter 2 Aars Forløb rejste tilbage til Danmark. Straks efter sin Hjemkomst startede han en Cykleforretning i Nikolaj- gade i København, som han drev til 1895, og startede derefter en Smaatingsforretning i Lipkesgade. Samtidig overtog han Re- præsentationen for København for forskellige jydskes Trikotage- og Tekstilfabrikker. 1905 stiftede han sit nuværende Firma i Fa- brikation og en gros Salg af Broderiartikler, først i Skoubogade og senere paa Købmagergade 53, hvor Forretningen stadig har til Huse. Ved sin store Dygtighed og sit udmærkede Handels- talent fik han denne Fabrikation drevet frem til en betydelig Omsætning. Han var meget anset blandt sine Kolleger, hvad disse gav Udtryk for ved at udnævne ham til Æresmedlem af Københavns Trikotagehandler-Forening. Naar der var Tale om at række en hjælpende Haand til hans forskellige Familiemed- lemmer, havde han et stort Hjerte og vistnok ogsaa over for andre, som trængte til økonomisk Hjælp. Hans Hustru, som han oprindeligt antog som Medhjælper i Forretningen, har gen- nem Aarene været ham en trofast og virksom Støtte, idet hun ved sin fremragende Dygtighed som Tegner af Broderimønstre har ydet sit store Bidrag til Forretningens Fremgang, og de har begge arbejdet sig frem til Velstand og Hygge i deres solide Hjem. I de sidste Aar, han levede, meldte Sygdommen sig, og Kræfterne tog stærkt af. Han døde d. 9. August 1936. Ellen fører nu sammen med Svigersønnen Forretningen videre efter de samme grundige Principper som forhen.

Barn:

- a. Esther Breum, f. d. 25. Juli 1912 i København. Gift den 12. Juni 1936 med Torben Preisler Hansen, f. d. 2. Oktober 1910. Uddannet ved Manufaktur en gros. 1931 aftjent Militærtje- neste ved Landstormstropperne. Esther har Studentereksamem fra Frk. Zahles Skole og har foretaget adskillige Rejser til Udlandet.

Barn:

- 1) Fritz Preisler Hansen, f. d. 14. April 1940 i København.

Jacob Nielsen-Breum, f. d. 19. August 1864 i Haasum Sogn. Gift 1. Gang d. 25. Marts 1890 med Ulrikka Antoinette, f. Juulsgaard Jensen, f. d. 12. April 1868 i Ringkøbing, Datter af Justitsraad Jens Chr. Juulsgaard Jensen. Hun døde efter Barnefødsel d. 9. Marts 1892 i Skive.

Gift 2. Gang d. 25. November 1894 med Christiane, f. Jensen, f. d. 2. Juni 1871 i Aggersund, Datter af Skibsfører Jensen. Ligesom sin Broder, Peder, blev Jacob sat i Pleje hos sin Farbroder, Søren, der var Lærer paa Fur, og her fik han en sund og god Opdragelse og Skoleundervisning, og det har sikkert været morsomme og opmuntrende Barndomsminder, han tog med derfra. Efter sin Konfirmation kom han i Handelslære ved Kolonial i Viborg. 1886—87 aftjente han sin Værnepligt ved Infanteriet i Viborg. Var derefter i en Del Aar Kommis i forskellige Forretninger, bl. a. i Ringkøbing. 1890 etablerede han sig som Købmand paa Vestergade i Skive, men denne Forretning gik ikke saa godt. Han blev derefter Repræsentant for Vinfirmaet F. W. Hey, Odense, og flyttede hertil i 1902. I 1908 flyttede han til Aarhus, hvor han senere byggede sin egen Villa, »Hytten«, Dr. Margrethesvej 67. Omtrent samtidig fik han Repræsentation for Firmaet Glud & Marstrand, København, for hele Jylland, hvorved han arbejdede sig frem til bedre økonomiske Forhold. Han var meget flittig og en dygtig Sælger. Ved sit altid lyse Sind og sin personlige Elskværdighed gjorde han sig populær og afholdt, saavel af sine Kunder som af sit Firma. Han var den fødte Selskabsmand og i Besiddelse af stort Lune, ligesom han drog Omsorg for, at alle hans Børn fik en god Undervisning og Uddannelse.

Han døde ret pludseligt d. 18. Januar 1931. Christiane overlevede ham i 7 Aar, død d. 18. April 1938. Hun var en dygtig og økonomisk Husmoder, som ofrede sig fuldt ud for Hjem og Børn, og ved sin friske og joviale Færd vandt hun sig mange Venner, især inden for Familiekredsen.

#### Børn (af 1. Ægteskab):

- a. Jens Christian Juulsgaard Breum, f. d. 29. December 1890 i Skive. Gift 1. Gang d. 16. Marts 1918 med Anna, f. Jørgensen, f. d. 2. April 1892 i Hobro, Datter af Fabrikant Jørgensen.

#### Børn:

- 1) Jacob Juulsgaard Breum, f. d. 10. December 1918 i Hobro.
- 2) Kate Juulsgaard Breum, f. d. 3. Juni 1921 i Hobro.

- 3) Birgit Juulsgaard Breum, f. d. 31. Juli 1930 i Hobro.
- a. Gift 2. Gang d. 21. Marts 1939 med Poula Elisa, f. Nerup, f. d. 7. Oktober 1912 i Hobro, Datter af Malermester Th. E. Nerup. — Dansk juridisk Eksamen d. 14. Juni 1913. Sagførerfuldmægtig forskellige Steder indtil 1918. Aftjent Værnepligt ved Feltartilleriet i Aarhus 1915—17. Sekondtløjtnant 1917. Bestalling som Sagfører 2. Maj 1918. Etableret som Sagfører i Hobro d. 2. Maj 1918. Fik Bestalling som Landsretssagfører 1934. Siden 1. August 1941 ansat som Medhjælper som Landsretssagfører hos Landsretssagfører V. Grüner Hanson, Køge.

#### Barn:

- 4) Søren Juulsgaard Breum, f. d. 15. Februar 1940 i Hobro.
- b. Ernst Johannes Møller Breum, f. d. 25. Februar 1892 i Skive. Død af Hjernebetændelse d. 12. Juni 1903.

#### Børn (af 2. Ægteskab):

- c. Marie Antoinette Breum, f. d. 27. September 1895 i Skive, Elev ved Frk. Vinthers højere Pigeskole, Odense. Havde derefter en Tid Plads som ung Pige i Huset og læste med Børn. Senere paa Kontor i Kulfirma. Ansat d. 15. Februar 1920 som Kontorist ved Statsbanerne, Aarhus. Ugift.
- d. Villiam Thimm Breum, f. d. 29. September 1897 i Skive. Gift d. 1927 med Sattie  
Mellemskoleeksamen fra Aarhus Katedralskole. 1913 kom han i Mejerilære paa Hørning Mejeri, var derefter Mejerist ved forskellige større Andelsmejerier. I Foraaret 1918 udvandrede han til Canada, hvor han ved et energisk og intensivt Arbejde i Løbet af 2½ Aar fik startet sit eget Mejeri i Byen Bashaw i Alberta; det er nu Distriktets største Mejeri med tilhørende Melmølle. Ved sin tekniske og forretningsmæssige Dygtighed har han i de forløbne 25 Aar kunnet holde de kooperative Konkurrenter fuldstændig ude.

#### Børn:

- 1) Jach Breum, f. d. 17. Juni 1928 i Bashaw.  
2) June Breum, f. d. 1. Juni 1929 i Bashaw.  
3) Bob Breum, f. d. Februar 1933 i Bashav.
- e. Niels Pedersen Breum, f. d. 5. April 1899 i Skive. Død af Blindtarmsbetændelse d. 17. Juli 1917. Uddannet ved Isenkramhandelen i Aarhus.

- f. Julie Marie Breum, f. d. 5. Maj 1901 i Skive. Ugift. Sin Skoleundervisning fik hun dels i Odense, dels i Aarhus. Uddannet som Tandtekniker. 1920 ansat som teknisk Assistent hos Tandlæge Kabel, Nyborg, hvor hun stadig virker.
- g. Erna Møller Breum, f. d. 13. November 1903 i Odense. Gift d. 25. November 1931 med Bankdirektør H. W. Kloster, f. d. 2. Maj 1901 i Aarhus. Han har taget Real- og Handelseksamen. 1926—28 Studierejse til U. S. A. Den 1. Juli 1934 ansat som Direktør ved Haandværkerbanken i København, hvor han ved sin dygtige og indsigtsfulde Ledelse har øvet en betydetig Indsats og kan glæde sig ved sine Bankkunders Tillid og Agtelse. Erna har ved sit friske og gode Humør vundet sig mange Venner, ligesom hun er en dygtig og økonomisk Husmoder, der viser en sjælden hjertelig Gæstfrihed over for Familie og Venner, som gæster deres Hjem i Hellerup, Strandparksvej 7.

Børn:

- 1) Jørn Kloster, f. d. 25. August 1933 i Hellerup.
  - 2) Leif Kloster, f. d. 22. Maj 1938 i Hellerup.
- h. Jacob Breum, f. d. 20. Februar 1906 i Odense. Gift den 9. August 1931 med Vanda, f. Petersen, f. d. 22. December 1910 i Birkerød, Datter af Handelsingartner Pedersen. Realeksamen fra Aarhus Katedralskole 1922. Uddannet i Isenkramhandelen i Aarhus. Efter endt Læretid ansat i Aarhus Værktøjsmagasin i ca. 1½ Aar, derefter Ansættelse i Vejle og København. Ved sin Faders Død overtog han dennes Stilling som Repræsentant for Glud og Marstrand, hvilken Stilling han fremdeles bestrider og er sin Fader en værdig Efterfølger. Han har overtaget Hjemmet, Villa »Hytten«, Dr. Margrethesvej 67, Aarhus.

Børn:

- 1) Per Jacob Breum, f. d. 5. Februar 1932 i Aarhus.
  - 2) Niels Jacob Breum, f. d. 6. November 1936 i Aarhus.
  - 3) Eva Breum, f. d. 28. August 1942 i Aarhus.
- i. Peter Korsholm Breum, f. d. 18. Maj 1908 i Odense? Mellemkoleeksamen fra Aarhus Katedralskole 1924. Var i et Aar i Tømrelære i Aarhus. 1925 rejste han til Canada og tog Ophold hos sin Broder, William. Efter at at være blevet Sproget mægtig arbejdede han videre indenfor Tømrefaget,

men efter et Nedstyrningsuheld i 1928 maatte han forlade Faget. Tog derefter et Kursus paa et Universitet i 2 Aar, hvorefter han lod sig uddanne som Mejerist hos Broderen og blev ansat inden for Staten. I 1941 meldte han sig som frivillig i den canadiske Hær. Ugift.

- j.** Kai Breum, f. d. 27. Februar 1912 i Aarhus. Gift den 25. December 1938 med Kaja, f. Thomsen, f. d. 4. Maj 1908 i Hjørring, Datter af Malermester C. Thomsen. Realeksamen 1929. Kursus paa Hærens Officersskole, Frederiksberg Slot, til 1931. Derefter i Isenkramlære og siden 1. Juli 1937 ansat i Firmaet Glud og Marstrand og senere ansat som Repræsentant for samme, i Odense. Bopæl: Carit Etlarsv. 8, Odense.

Børn:

- 1) Hanne Breum, f. 24. Juli 1939 i København.
  - 2) Inge Breum, f. d. 13. Juli 1942 i Odense.
- k.** Sven Breum, f. d. 27. Februar 1912, død s. Aar. Tvillingbroder til Kai.

I Brødrene Jacob, Peter og Villads's Barndomstid blev der digtet følgende Skæmteord om dem (fortalt af deres Søster, Kathrine):

»Jacob i æ Vest,  
Peder Mønster,  
Villads Pibehyt«.

- G.** Niels Johan Nielsen-Breum, f. d. 4. Januar 1867 i Haasum Sogn. Død ugift d. 31. Oktober 1936 i Ejsing. Straks efter sin Konfirmation kom han i Skomagerlære i Skive og arbejdede her i nogle Aar som Svend. 1886 etablerede han selvstændig Forretning i Rettrup, hvor han virkede i nogle Aar, hvorefter han flyttede til Ejsing Kirkeby og købte et Hus med Butik, hvor han samtidig med Skomageriet drev Handel med Træsko. Han var en noget ensom Natur, der ikke ønskede at have nogen kvindelig Hjælp i Huset, som derfor heller ikke var præget af nogensomhelst Hygge eller Orden, men han var iøvrigt altid nobel og pæn i sin Adfærd og havde et godmodigt Væsen, ligesom han gerne deltog i al Selskabelighed hos Slægt og Venner, hvor han altid var velset.



H. Søren Nielsen-Breum, f. d. 21. April 1869 i Haasum S. Død ugift d. 18. Marts 1933 i Ejsing. Efter sin Konfirmation kom han i Lære i samme Firma som sin Broder, Peder, nemlig hos Chr. Møller Andersen & Co., København. Senere tog han Uddannelse ved Gartneri og opholdt sig som Gartner paa forskellige større Gaarde i Nordjylland. 1891 aftjente han sin Værnepligt ved Infanteriet i Nyborg, men fik her en Benskade og blev kasseret som utjenstedygtig og fik tilstaaet en mindre aarlig Pension. Senere var han en Tid hos sin Broder, Peder, som Medhjælper ved Broderifabrikationen. I nogle Aar drev han en Mel- og Grynforretning i Borgergade, København, som han paa Grund af sin tiltagende Svagelighed maatte afstaa. Han flyttede derefter til Ejsing Kirkeby og tog Ophold hos sin Søster, Else, og havde her et Udsalg af Broderimønstre og forskellige Smaa-ting, men hans Helbred tog med Aarene stærkt af, og han led i de sidste Aar meget under sin Sygdom. Han var religiøs og var iøvrigt meget omhyggelig og følsom saavel med sin egen Person som over for sine Omgivelser.

---



Lærer Søren Pedersen og Hustru, Petronelly Marie.

#### IV.

Søren Pedersen, f. d. 25. Januar 1824 i Dueled, Breum, Grinderslev S. Gift d. 26. Maj 1854 med Petronelly Marie, f. Nielsdatter, f. 1824 i Hygum som Datter af Husmand Niels Vestergaard og Hustru Magdalene Nielsen, der tillige var Jordemoder. Søren Pedersen var hjemme hos Forældrene i Dueled til sit 17. Aar og havde derefter forskellige Pladser ved Landbruget. 1845—46 aftjente han sin Værnepligt; blev indkaldt til Krigstjeneste i Krigen 1848—50, hvor han blev saaret i Ryggen. For at undgaa at betale Krigspension bekostede Staten hans Uddannelse til Lærer ved Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1853 med Karakteren: Duelig. 1853—58 var han Lærer og Kirkesanger i Finderup v. Viborg, 1858—59 Lærer i Vridsted, hvorefter han virkede som Lærer og Kirkesanger i Hvirp paa Fur fra 1859—88, da han tog sin Afsked og bosatte sig i Debel, Fur. Han var ikke nogen særlig dygtig Lærer, hvilket vel skyldtes hans hurtige og mangelfulde Uddannelse, men til Gengæld var han en rar og omgængelig Mand, som i Modsætning til sine Søskenes mere alvorlige Indstilling, havde et usædvanlig godt Humør og havde mange pudsige Indfald, hvorom der gaar Frørsagn paa Fur, saavel som om hans mange Meriter. Da der paa Øen hverken var Læge eller Dyrlæge, klarede Søren Pedersen

begge Dele, bl. a. Aareladning, som den Gang var meget almindelig; undertiden var han ogsaa Befolkningens Prokurator. Som Eksempel paa hans mange spøgefulde Indfald fortælles følgende: Der var paa Øen en Mand ved Navn Morten, som var en stor Tyveknægt og stjal allevegne, ogsaa fra Søren P. En Dag, han traf Morten, sagde han til ham: »Hør Morten! Kan vi to ikke gøre en Handel? Jeg vil give dig  $\frac{1}{2}$  Td. Rug hvert Aar til Jul, hvis du vil lade være at stjæle noget fra mig«. Dette gik M. ind paa, men et Aar glemte S. P. at give ham Rugen, og samme Jul forsvandt der et Gaasebryst og en Faarepølse fra Spisekammeret. Dagen efter traf han M. og sagde til ham: »Hør Morten! Jeg har glemt den halve Td. Rug i Aar, kan du ikke selv komme og hente den hos mig i Morgen — og tag saa lige Gaasebrystet og Faarepølsen med med det samme!« Jo, det skulde M. da nok, hvilket han ogsaa gjorde, og siden den Tid var der ikke noget i Vejen imellem dem. Saadan er der en Uendelighed af morsomme Fortællinger om S. P.s mange forskellige Indfald. Han havde en særdeles fin Haandskrift.

Petronelly Marie døde d. 9. November 1901, og Søren Pedersen tog derefter Ophold hos sin næstældste Datter Nielsine i Nederby, Fur, og døde her d. 6. Marts 1909.

#### Deres Børn:

Caroline Pedersen, f. d. 6. April 1855 i Finderup Skole. Død ugift i Nederby d. 11. Marts 1937.

Nielsine Pedersen, f. d. 28. Maj 1857 i Finderup Skole. Gift d. 8. November 1878 med Gaardejer Chr. Nielsen, f. d. 5. August 1855 paa Fur, død d. 21. Oktober 1935. De boede en Del Aar i Gisselgaarde og havde derefter en Tid Færgeriet, men boede de sidste mange Aar i Nederby, hvor den yngste Datter Nelly er født. Der har ialt været 14 Børn, hvoraf de 6 endnu lever. Nielsine døde d. 8. September 1931.

#### De 6 Børn er:

a. Niels Nielsen, f. d. 24. September 1880 i Gisselgaarde, Fur. Gift d. 12. Maj 1907 med Johanne, f. Jensen, f. d. 21. Marts 1881 i Hvirp, Fur. Er Arbejdsmand og bor i Hvirp.

#### Børn:

1) Gudrun Nielsen, f. d. 3. Februar 1912 i Hvirp. Død af Tuberkulose d. 5. Juni 1939. Var ugift.

2) Sigurd Nielsen, f. d. 23. Februar 1915 i Hvirp. Han er ved Fiskeriet og vistnok ugift.

**b.** Mathilde Nielsen, f. d. 8. Juli 1886 i Gisselgaarde, Fur. Gift d. 19. November 1909 med Bygmester Jens Wester, f. d. 20. Januar 1877 paa Fur. De udvandrede i en ung Alder til U. S. A. og bor i Metuchen, New Jersey.

Børn:

1) Clifford Nielsen, f. d. 1. August 1913. Arkitekt i U. S. A.

2) James Nielsen, f. 1915. Ingeniør i U. S. A.

**c.** Anton Nielsen, f. d. 5. December 1888 i Gisselgaarde, Fur. Gift med en Dansker, hvis Navn er Kristine. Bor i samme By som Mathilde. Nærmere Oplysning kan ikke gives.

Barn:

1) John Nielsen, f. d. 20. Januar 1931 i Metuchen.

**d.** Elvine Nielsen, f. d. 13. Juli 1891 i Gisselgaarde, Fur. Gift d. 20. Oktober 1912 med Mejerist Aage Mørch-Mogensen, f. d. 12. Juli 1886 i Flade, Frederikshavn, død 1935. Bopæl: Springvandsplads 1, Hjørring.

Børn:

1) Bertha Mørch-Mogensen, f. d. 20. Juni 1913 i Vogn v. Tolne. Gift med Repræsentant Sv. Døssing-Thomsen, f. d. 4. Februar 1911 i Herning. Bopæl: Hjørring.

Børn:

1a. Birgit Døssing-Thomsen, f. d. 30. September 1935 i Hjørring.

1b. Bente Døssing-Thomsen, f. d. 31. December 1938 i Hjørring.

2) Erik Mørch-Mogensen, f. d. 23. September 1918 i Vogn v. Tolne. Uddannet ved Mejerifaget. Ugift.

3) Kaj Mørch-Mogensen, f. d. 28. April 1920 i Hjørring. Uddannet ved Mejerifaget. Ugift.

4) Inger Mørch-Mogensen, f. d. 3. Marts 1926 i Hjørring. Ansat paa et Apotek.

5) Else Mørch-Mogensen, f. d. 1. Marts 1930 i Hjørring.

**e.** Ane Marie Nielsen, f. d. 27. August i Færgegaarden, Fur. Gift med Købmand Bill. Rasmussen, f. i Holbæk. Udvaldte i 1913 til U. S. A. Bor ogsaa i Metuchen, New Jersey.

**f.** Nelly Nielsen, f. d. 14. Juni 1901 i Nederby, Fur. Uddannet som Sygeplejerske paa Hjørring Amtssygehus. 1921-24,

suppleret med  $\frac{1}{2}$  Aars Ophold paa Sindssygehospitalet i Viborg. Derefter 2 Maaneders Ophold paa den jydsk Fødselsanstalt i Aarhus. For Tiden Sygeplejerske i Nederby, Fur. Ugift.

Barn:

1) Grethe, f. d. 23. September 1930.

- C.** Kathrine Magdalene Pedersen, f. d. 20. November 1860 i Hvirp, død d. 8. Oktober 1910 paa Skive Sygehus. Var gift med Købmand Chr. Jepsen, f. 1850 paa Fur. Havde en Købmandsforretning i Nederby. Der var to Børn, der døde som smaa.
- D.** Peder Knudsen Pedersen, f. d. 21. Juni 1859 i Hvirp. Død som ganske lille, ca. 2 Aar gl.
-



Overklitfoged og Plantør Niels Pedersen og Hustru,  
Maren Kathrine.

## V.

Niels Pedersen, f. d. 11. Februar 1827 i Dueled, Grinderslev S. Gift d. 28. November 1863 med Maren Kathrine, f. Raunsdatter, f. d. 5. Marts 1835 i V. Thorup v. Thisted<sup>1)</sup>.

Han var hjemme hos Forældrene til sit 19. Aar<sup>2)</sup>; paa Grund af sin Faders tiltagende Svaghed, har han formodentlig maattet passe Ejendommen og hjælpe til ved Smedehaandværket. I Lægdsprotokollen 1847 anføres det, at han er skævhalsset og hans venstre Hofte fremstaaende, men er i øvrigt tjenlig til Militærarbejde. Da hans ældste Søster Mette Kirstine i 1849 blev gift med Jens Kr. Thomsen, overtog de Hjemmet i Dueled. Niels Pedersen lod sig derefter uddanne til Klitplantør, og da der i 1855 blev oprettet en Klitplantage i hver af de 4 Klitamter, blev han ansat som Plantør ved Tvorup Plantage i Thisted Amt og levede her

1) Hun var af den nordlige Raun Familie i Jylland.

2) Se Folketællingen for Grinderslev Sogn (Rigsarkivet).

som ugift i 8 Aar og havde i disse Aar sit Ophold paa Færgegaarden i Torup. Denne Stilling beholdt han til 1873, da han paa Grund af Uoverensstemmelse med daværende Klitinspektør, Kammerherre de Thygesen, tog sin Afsked, hvorefter han købte en Gaard i Grurup og anlagde en Planteskole her, men da Landbruget ikke var hans Lyst og stærke Side, søgte og fik han i 1877 det ledige Embede som Overklitfoged i Ribe Amt; samtidig blev han udnævnt til Plantør ved den nyoprettede Blaabjerg Plantage.

Disse to Stillinger bestred han med stor Dygtighed og Pligt-troskab, indtil han tog sin Afsked i 1890. Han blev boende i Blaabjerg Plantørbolig i Houstrup, hvor han ejede en Gaard, i hvilken han havde indrettet sig en særskilt privat Lejlighed. Gaarden solgte han til Staten til Plantørboliger.

Niels Pedersen var af en noget stejl og egensindig Karakter, der stillede store og strenge Krav, saavel til sig selv som til sine Medhjælpere; han hyldede Princippet: »Man skal være de af Staten indsatte Embedsmænd underdanig«. Det politiske Liv og offentlige Hverv interesserede ham ikke, men saa meget desto mere ofrede han sig for Hjemlivet og var ikke karrig, naar det gjaldt hans Børns Uddannelse, ligesom disse ogsaa tidligt maatte lære at gøre Nytte og blev holdt til at bestille noget.

Hans Hustru var i sine sidste Leveaar plaget af Tungsind og Anfægtelser, hvilket lagde et tungt Tryk paa det ellers saa harmoniske Hjemliv, som i øvrigt var stærkt religiøst præget, nærmest af Indre Mission.

Maren Kathrine døde d. 26. Februar 1900. Niels Pedersen eller Niels Dueled, som han i daglig Tale lod sig benævne, døde d. 4. Oktober 1905. De ligger begge begravede paa Henne Kirkegaard. I Ægteskabet var der 13 Børn, hvoraf de 7 døde som smaa eller som ganske unge, hvorfor de ikke vil blive nævnt her.

#### Deres Børn:

- A.** Peder Knudsen Pedersen, f. d. 15. Oktober 1864 i Tvorup. Gift d. 15. Maj 1891 med Anna, f. Andersen, f. d. 23. November 1865 som Datter af Sognefoged L. Andersen, Braaby v. Haslev. Han lærte Forstvæsenet hos Forstraad Bang, Frederiksværk, hvorfra han fik Lærebrev. Var derefter en Tid Assistent hos Overplantør Bang, Aal Plantage, hvorefter han afløste sin Fader som Plantør i Blaabjerg Plantage, hvor han virkede til sin Død d. 11. Marts 1904. Hans Hustru bosatte sig kort Tid efter i sin Fødeby Braaby, hvor hun lever af sin Pension og en lille Kapital.

#### Børn:

- a. Knud Pedersen-Dueled, f. d. 14. Juni 1892 i Houstrup, død ugift d. 11. Oktober 1915. Tog Navneforandring til Dueled 1914. Realeksamen 1908. Dimitteret fra Haslev Seminarium 1913 og s. A. ansat som Lærer i Gudum v. Lemvig.
- b. Valdemar Pedersen-Dueled, f. d. 1. Februar 1895 i Houstrup, Henne S. Gift d. 16. August 1932 med Else Kirstine, f. Poulsen, f. d. 8. December 1908 i Haslev som Datter af Købmand H. B. Poulsen. 1914 Navneforandring til Dueled. 1915 Student. Derefter Bibliotekselev i København. 1922 tog han Eksamen fra Biblioteksskolen, 1. Del, og 1925 2. Del. 1923 Bibliotekar i Gørding, 1924 i St. Hedinge. 1927 i Køge. Fra 1940 Overbibliotekar ved Kalundborg Centralbibliotek. Hans Hustru er Student fra 1927 og var derefter Privatlærerinde, 1931 Sygeplejeelev.

#### Børn:

- 1) Eva Dueled, f. d. 14. Juli 1934 i Køge.
- 2) Knud Dueled, f. d. 26. September 1937 i Køge.

NB. Disse to Børn er altsaa de eneste af hele Slægten, som har faaet Fædrenehjemmets Navn »Dueled« som Døbenavn.

- B.** Cecilie Marie Pedersen, f. d. 28. Juli 1866 i Tvorup. Gift d. 6. Maj 1892 med Gaardejer Niels Carl Abel Olesen, Houstrup, f. d. 28. Maj 1868. Død d. 5. Februar 1925. Cecilie bor hos sin Datter Martha paa Hennegaard.

#### Børn:

- a. Martha Olesen, f. d. 16. Februar 1893 i Houstrup. Gift d. 19. Juni 1915 med Proprietær Kristian Nissen, Hennegaard, f. d. 27. Marts 1877, død d. 13. September 1941. Han var en initiativrig og moderne indstillet Landmand, som forstod at faa et godt Udbytte af Jord og Besætning.

#### Børn:

- 1) Anna Margrethe Nissen, f. d. 29. Juli 1916 i Henne S. Gift d. 8. April 1941 med Gaardejer Karl Jespersen, Henneby, f. d. 11. September 1903 i Foldby Sogn.
- 2) Gerda Nissen, f. d. 20. Juli 1917 i Henne S. Ugift. Hjemme.
- 3) Mary Nissen, f. d. 14. August 1918 i Henne S. Ugift. Servitrice paa Missionshotellet, Løngangsstræde 27, København.
- 4) Henny Nissen, f. d. 28. Maj 1920 i Henne S. Ugift. Har Plads ved Husvæsen i Skodsborg.



- 5) Esther Nissen, f. d. 28. Februar 1922 i Henne S. Ugift. Hjemme.
  - 6) Ruth Nissen, f. d. 11. Februar 1924 i Henne S. Ugift. Hjemme.
  - 7) Sigrid Nissen, f. d. 3. September 1925 i Henne S. Hjemme.
  - 8) Christian Nissen, f. d. 15. September 1926 i Henne S. Hjemme.
  - 9) Niels Carl Nissen, f. d. 3. September 1927 i Henne S. Hjemme.
  - 10) Helge Andreas Nissen, f. d. 15. April 1929 i Henne S. Hjemme.
  - 11) Eigill Mathias Nissen, f. d. 17. Maj 1931 i Henne S. Hjemme.
  - 12) Henning Nissen, f. d. 22. September 1932 i Henne S. Hjemme.
- b.** Maren Kathrine Olesen, f. d. 15. Februar 1895 i Houstrup. Husbestyrerinde hos Købmand Vinding, Varde. Ugift.
- c.** Caroline Olesen, f. d. 13. Juni 1898 i Houstrup. Ugift. Bor hos sin Moder paa Hennegaard.

Niels Raun Pedersen, f. d. 4. September 1867 i Tvorup. Gift d. 9. September 1892 med Marie, f. Hansen, f. d. 25. Marts 1871 i Tranekær, Langeland, død d. 14. April 1938. Han har faaet almindelig Skoleundervisning, men paa Grund af sin Dygtighed blev han fritaget for Undervisning de sidste 2 Aar og fik i Stedet Undervisning i Sprog. 17 Aar gl. blev han Assistent hos sin Fader ved Blaabjerg Plantage. I Sommeren 1884 var han Elev ved Tvorup Planteskole og Plantage. I Vinteren 1884—85 Elev paa Karise Højskole. 1885—86 Elev paa Buderupholm Skovdistrikt v. Aalborg for at erhverve det for Forstaspiranter foreskrevne Lærebrev, hvorefter han igen overtog Stillingen som Assistent ved Blaabjerg Plantage. Aftjente sin Værnepligt som Infanterist i Fredericia i 1889, men fik herved en Benskade, hvorfor han tog Ansættelse som Kemiker ved de danske Sukkerfabrikker paa Lolland; efter at Benet var rask igen, fik han i 1890 Ansættelse som Assistent hos Overplantør Bang ved Aal Plantage. 1. April 1892 blev han udnævnt til Plantør ved Oksby Plantage, og Aaret efter tillige Leder af Kystsikringsarbejdet fra Blaavandshuk til Skallingen samt paa Øen Langlig i Ho Bugt. Denne Bestilling havde han i 12 Aar. I ca. 20 Aar var han Medlem af Skolekommissionen. Fra 1917—25 Sogneraadformand for Ho—Oksby Kommune. Desuden Medlem af Valgbestyrelsen for Varde Valgkreds. Bestyrelsesmedlem af Varde—Nr. Nebelbanen, Medlem af Sandflugtskommissionen og Medlem af Møghedsraadet. 1926 overtog han efter Opfordring Stillingen efter

Klitinspektør Bang ved Aal Plantage, hvor han virkede, til han i 1934 tog sin Afsked, ved hvilken Lejlighed han blev udnævnt til Dannebrogsmænd. Hvorefter han flyttede til Oxbøl, hvor han fremdeles bor og lever af sin Pension.

Børn:

- a. Kristian Raun Pedersen, f. d. 30. Juli 1893 i Oksby. Ugift. Har taget Præliminæreksamen, var derefter Elev ved Vejers Klitplantage i 1 Aar og i 2 Aar ved Brahetrolleborg Skovdistrikt. Var en Tid konstitueret som Plantør ved Hjardemaal Klitplantage i Thisted Amt. 1917—26 Assistent hos Klitinspektøren ved Aal Plantage, og siden 1926 ansat som Plantør ved Tornby Plantage i Hjørring Amt.
- b. Niels Raun Pedersen, f. d. 24. April 1895 i Oksby. Gift d. 22. Juli 1922 med Else, f. Møller Thagesen, f. d. 16. Juli 1900 i København. 1912 Præliminæreksamen. Dimitteret som Lærer fra Haslev Seminarium i 1917. Siden 1918 ansat som Lærer i Orten, Varde Landsogn. Formand og Kasserer for Varde Landsogns Sygekasse.

Børn:

- 1) Tove Raun Pedersen, f. d. 24. September 1923 i Orten. Handseksamen 1941. Skal uddannes som Sygeplejerske, f. T. paa Sygeplejeforskole i Testrup. Fra 1. April 1944 antaget som Elev paa Bispebjerg Hospital.
  - 2) Mogens Raun Pedersen, f. d. 26. September 1927 i Orten. Er for Tiden Elev paa Varde Realskole.
  - 3) Svend Raun Pedersen, f. d. 18. Januar 1929 i Orten. Er f. T. Mellemskoleelev i Varde.
- c. Otto Raun Pedersen, f. d. 16. Oktober 1896 i Oksby pr. Oxbøl. Gift d. 26. September 1926 med Carla Merete, f. Bitsch Christensen, f. d. 7. December 1898 i Klitlund Skole pr. Aalbæk. Præliminæreksamen 1913, Skovfogedprøven 1917, aftjent Værnepligt ved Kystartilleriet 1919—20, Plantørassistent ved Bunken Plantage, Hjørring Amt, 1921, Klitassistent ved Tranum Plantage, Hjørring Amt, 1926, Klitplantør I ved Stenbjerg Plantage, Thisted Amt, 1929 og Klitplantør I ved Borstrup Plantage, Ribe Amt, 1934. Er Formand for Foreningen af Statens Klitplantører, Formand for Skolekommissionen i Ho-Oksby Kommune og har flere andre offentlige Hverv.

#### Børn:

- 1) Niels Raun Pedersen, f. d. 18. Februar 1929 i Tranum Klit. Elev paa Nr. Nebel Realskole.
- 2) Jørgen Raun Pedersen, f. d. 8. Maj 1933 i Stenbjerg.
- d.** Ellen Raun Pedersen, f. d. 24. Juni 1898 i Oksbøl. Gift d. 1. Juni 1924 med Husejer J. Dirksen, Rudkøbing, f. d. 3. August 1893. I nogle Aar Bestyrer af Tranekær Slotsmølle. Senere Detaillist i Rudkøbing. Har nu en Stilling ved Ægø-pakkeriet s. St.

#### Barn:

- 1) Erna Dirksen, f. d. 8. November 1931.
- e.** Margrethe Raun Pedersen, f. d. 18. Juli 1905 i Oksby. Gift d. 8. Juli 1928 med Landmand Hans A. Christensen, f. d. 22. Juli 1899. Har en Gaard i Grimstrup v. Esbjerg.

#### Børn:

- 1) Ejnar Christensen, f. d. 28. December 1930.
- 2) Holger Christensen, f. d. 23. April 1934.
- 3) Johanne Christensen, f. d. 9. Januar 1936.
- 4) Marie Christensen, f. d. 25. Juli 1938.
- 5) Olav Christensen, f. d. 8. Juli 1940.
- 6) Anton Christensen, f. d. 4. Oktober 1942.
- f.** Gerda Raun Pedersen, f. d. 8. Maj 1907 i Oksby. Gift den 16. Juli 1940 med Lærer Th. J. Øhle, f. d. 30. September 1894. Dimitteret fra Jellinge Seminarium 1915. Siden 1. April 1925 Lærer i Vejers. Gerda er uddannet som Husholdningslærerinde.

#### Barn:

- 1) Poul Jørgensen Øhle, f. d. 5. August 1942.
- g.** Arne Raun Pedersen, f. d. 5. Juli 1909 i Oksby. Gift d. 28. Oktober 1934 med Gurli, f. Møller Thagesen, f. d. 31. Marts 1908 i København, Datter af Sanitetsslagter C. Møller Thagesen. Præliminæreksamen. Ansættelse ved Københavns Hospitalsvæsen fra 1. September 1928. Fuldmægtig ved Sundby Hospital siden 1. April 1941.

#### Børn:

- 1) Inge Raun Pedersen, f. d. 22. April 1936.
- 2) Kirsten Raun Pedersen, f. d. 16. April 1939.
- 3) Jytte Raun Pedersen, f. d. 12. Februar 1943.

**D.** Peder Kristian Pedersen, f. d. 1. December 1868 i Tvorup. Gift den 27. September 1893 med sin Kusine, Marie, f. Raun, f. d. 14. Februar 1871 i Lynggaard v. Thisted. Plantør ved Svinkløv Plantage fra 1895 til 1925, da han tog sin Afsked paa Grund af et Nervesammenbrud. De flyttede derefter til Oksbøl, hvor han døde d. 15. Juni 1939. Hans Hustru bor fremdeles i Oksbøl og lever af sin Pension.

Børn:

- a. Rigmor Raun Pedersen, f. d. 11. Februar 1895 i Svinkløv. Gift d. 10. Februar 1934 med Tømrer Niels Steffen Nielsen, Oksbøl, f. d. 18. November 1895 i Søsum v. Viksø, Rigmor har Uddannelse som Sygeplejerske og Massøse. Ingen Børn.
- b. Ingeborg Raun Pedersen, f. d. 2. Oktober 1896 i Svinkløv. Dmitteret fra Femmers Seminarium i København 1918. Lærerinde ved Tim østre Skole fra 1. November 1924. Ugift.
- c. Thorkild Raun Pedersen, f. d. 25. September 1905 i Svinkløv. Forhyret med Skonnerten »Lynæs« af Svendborg. Drukneth i den biscayiske Havbugt d. 10. Januar 1924.

**E.** Niels Knudsen Pedersen<sup>1)</sup>, f. d. 20. Maj 1877 i Grurup. Gift 29. August 1905 med Karen, f. Olsen, d. f. d. 14. Januar 1879 i Eldrup, Datter af Smedemester Olsen, Eldrup v. Horsens. Efter sin Konfirmation havde han en Tid Arbejde ved Klitvæsenet i Blaabjerg Plantage, hvorefter han tog paa Højskole  $\frac{1}{2}$  Aar. 1896 kom han til Hørsholm Skovdistrikt, hvor han opholdt sig  $1\frac{1}{2}$  Aar og fik herfra Forst- og Jagtlærebrev. Dernæst aftjente han sin Værnepligt ved Fæstningsartilleriet og blev her udtaget til Befalingsmandselev. Kom derefter igen til Blaabjerg Plantage, hvor han fra 1899—1905 vikarierede som Bestyrer under sin afdøde Broders Sygdom. 1905 var han Assistent ved Husby Plantage, hvorfra han i 1907 fik Ansættelse som Assistent i Vejers Plantage, hvor han var i 18 Aar, indtil han i 1926 blev ansat som Plantør ved Oksby Plantage, hvor han stadig gør Tjeneste.

Børn:

- a. Villy Knudsen Pedersen, f. d. 14. Juli 1906 i Husby, Sdr. Nissum Sogn. Gift d. 14. Marts 1937 med Gertrud, f. Langsted Andersen, f. d. 2. Juni 1908 i Faaborg. Præliminæreks-

1) Formentlig er det Stamfaderen, Peder Knudsens Navn, denne Slægtsgren fører som Melleminavn.

amen fra Tarm Kost- og Realskole 1924. Blev derefter d. 1. Juli 1925 ansat som Elev ved Toldvæsenet i Herning. Har 1927 bestaaet Toldvæsenets Fageksamen ved Fagskolen i København. Var derefter Toldmedhjælper forskellige Steder, indtil han i 1929 udnævntes til Toldassistent og som saadan gjorde Tjeneste i flere Byer, f. T. i Kolding. Har ogsaa gjort Tjeneste i korte Perioder ved Cementfabrikkerne ved Mariaager Fjord og ved Sukkerfabrikkerne i Nakskov, Højbygaard og Stege.

#### Barn:

- 1) Vagn Pedersen, f. d. 6. December 1938 i Tønder.
- b.** Helge Knudsen Pedersen, f. d. 31. December 1909 i Oksby Sogn. Ugift. Efter endt Skolegang var han  $\frac{1}{2}$  Aar paa Askov Sløjdscole, derefter 1 Aar ved Landbruget. I Vinteren 1926—27 paa Ølgod Efterscole. Begyndte derefter d. 1. April 1927 sin forstlige Uddannelse og gennemgik Kursus'et for Skovfogedelevers Uddannelse paa Asmildkloster Landbrugsscole v. Viborg. I de følgende 3 Aar var han Elev paa Bregentved, Rosenvold og Sdr. Stenderup Skovdistrikter. 1930 tog han Skovfogedeeksamen paa Klintholm Skovdistrikt, Møen. Var derefter Aspirant i Oksby og Vrøgum Plantager, 1932 konstitueret Plantør ved forskellige Plantager og 1938 ansat som Plantørassistent ved Tvorup Klitplantage i Thy. Efter Ansøgning blev han 1941 forflyttet til Vandet Klitplantage, hvor han fremdeles virker.
- c.** Esther Pedersen, f. d. 10. Januar 1912 i Oksby Sogn. Ugift. Efter sin Konfirmation var hun en Vinter paa Ølgod Vinterscole, senere paa Ankerhus Husholdningsscole ved Sorø. 1933—38 Sygeplejeelev paa Odense Amtssygehus, har derefter i 8 Maaneder gjort Tjeneste paa Sindssygehospitalet i Nykøbing S. og 2 Maaneder paa Aarhus Fødselsstiftelse. Er f. T. Hjemmesygeplejerske ved Ho—Oksby Sygeplejeforening.
- d.** Agnes Pedersen, f. d. 26. Juni 1913 i Oksby Sogn. Efter sin Konfirmation var hun en Vinter paa Ølgod Efterscole, senere havde hun et 3 Maaneders Ophold paa Djursland Højscole, derefter et 3 Maaneders Kursus paa Snoghøj Gymnastikhøjscole. Har siden været beskæftiget ved huslig Gerning forskellige Steder, bl. a. i Stavanger, Norge, og f. T. i sit Hjem i Oksby Plantørbolig.

- e. Knud Knudsen Pedersen, f. d. 12. Juli 1917 i Oksby Sogn. Gift d. 22. November 1942 med Ebba, f. Hansen, f. d. 28. Februar 1918 i Klinteby, Sorø Amt. Efter sin Konfirmation arbejdede han ved Oksby Klitplantage. 1932–33 Ophold paa Bramminge Efterskole. Havde derefter igen Arbejde ved Oksby Plantage. 1934 begyndte han sin Uddannelse til Skovfoged s. Sted. 1935 kom han paa Asmildkloster Landbrugsskole, hvor han bestod den forberedende Prøve. Var saa 1 Aar ved Vallø Skovdistrikt, 1936–37 ved Stenderup Skovdistrikt og endelig i 2 Aar paa Gunderslevholm Skovfogedskole. 1939 bestod han Skovfogedeksamen med 82 Points (mg) paa Fadum og Københavns Skovdistrikter. Var derpaa arbejdende Aspirant i Oksby Klitplantage, 1939 Assistent ved Gunderslevholm Skovdistrikt og 1940 assisterende paa Holsteinborg ved Opmaaling af Skoven der. Var derefter igen ved Oksby Plantage og et Aar Vikar paa Fanø. Siden 1. Maj 1941 har han haft Ansættelse ved Hedeselskabet som Skovfoged, med Bopæl i Grindsted.

Barn:

- 1) Poul Knudsen Pedersen, f. d. 5. August 1943 i Grindsted.

- F. Jacob Pedersen, f. d. 10. Februar 1876 i Grurup S. Gift den 17. Juni 1904 med Anna Frederikke, f. Nielsen, f. d. 25. Juli 1876 i København. Uddannet ved Forstvæsenet. Fra 1893–95 Elev hos Inspektør P. A. A. Kofoed, Odsherred Distrikt. Var derefter i nogle Aar Forstaspirant ved forskellige Skovdistrikter. Aftjente sin Værnepligt ved Forplejningskorpset 1897–98. Fra 1904 var han ansat ved Postvæsenet i København, hvor han virkede til sin Død 24. Nov. 1921. Hans efterlevende Hustru blev gift 2. Gang d. 9. April 1923 med Overportør ved Statsbanerne, Carl Johan Højtved, f. d. 4. Maj 1872 i Ulbølle, Fyn; er nu Pensionist og bor Brønshøjholms Allé 36. Anna Frederikke døde d. 30. August 1939. Ingen Børn i 2. Ægteskab.

Børn:

- a. Niels Raun Pedersen, f. d. 27. Juni 1905 i København. Gift d. 19. Juli 1941 med Rigmor, f. Petersen, f. d. 7. November 1910. Uddannet som Lærer og dimitteret paa Blaagaards Seminarium 1927. Derefter ansat som Lærer ved forskellige Kommuneskoler i København, og siden 1934 ansat ved Valby Skole, København.

Barn:

- 1) Erik Raun Pedersen, f. d. 24. Januar 1943.
- b. Johanne Marie Pedersen, f. d. 29. September 1907 i København. Gift d. 20. September 1930 med Maskinmester Kaj Viggo Villumsen, f. d. 10. Januar 1904 i København. Præliminæreksamen 1920. Uddannet ved Maskinfaget. Fra 1926 ansat som Maskinmester ved D. F. D S. Bopæl: Brønshøjholms Allé 40.

Børn:

- 1) Else Villumsen, f. d. 24. November 1932.
- 2) Grete Villumsen, f. d. 3. September 1937.
- c. En Plejesøn, Kai Helveg Christiansen, f. d. 10. Februar 1916 i Nykøbing S. Gift d. 5. Oktober 1940 med Ina, f. Ruus, f. d. 5. Maj 1921. Uddannet ved Tømrerfaget og har taget Konstruktøreksamen. Kursus paa Teknikum i Horsens. Ansat som Ingeniør ved et Landinspektør-Kontor i Maribo.

Barn:

- 1) Carl Erik Christiansen, f. d. 29. December 1942.
-



Ane Pedersen og Lærer P. J. Korsholm, Aulum.

## VI.

Ane Pedersen<sup>1)</sup>, f. d. 4. Juli 1830 i Dueled, Grinderslev S. Gift d. 2. April 1850 med Lærer Peder Jespersen Korsholm, f. d. 15. August 1825. Uddannet som Lærer fra Snedsted Lærerskole, vistnok 1847. Derpaa var han Lærer i Grinderslev Præstegaard i 2 Aar, og her lærte han sin Hustru at kende. Fra 1849—51 var han Lærer i Gøttrup, Farsø Sogn, og 1851—60 i Brøndum i Salling. 1860 blev han kaldet til Aulum, hvor hans Hovedvirksomhed faldt, idet han var Lærer der til 1892, da han tog sin Afsked; derefter levede han i et Hus, han lod bygge tæt ved sin gamle Skole og Kirke, og som han kaldte »Dueled«. Som Lærer og Kirkesanger var han meget afholdt, og i de 20 Aar, han levede i Aulum efter sin Afsked, blev han endnu mere afholdt. »Gamle Korsholm« blev til megen Velsignelse, især ved sine hyppige Besøg hos gamle og syge. Beboerne har da ogsaa rejst et smukt Mindesmærke paa hans Grav. Han døde d. 6. Juli 1912, og hans Jordefærd var meget højtidelig med Taler af 3 Præster og 2 af hans Sønner. Ane, hans Hustru, var allerede død d. 17. April 1888. De havde levet et rigt og kærligt Samliv. I sit »Dueled« levede han ogsaa et rigt og lykkeligt Liv, kærligt plejet af sin trofaste Datter, Kathrine. Hun boede i »Dueled«

1) Se ogsaa Bogen om Slægten Korsholm.



som ugift til sin Død. Han digtede lejlighedsvis en Del smukke Sange, som hans Søn, Grosserer P. K. Korsholm, lod udgive som trykt Manuskript i 1910. Ane var sin Mand en god og dygtig Hustru, saavel i sit Hus som ved sine Børns Opdragelse, og hun var tillige en værdig og anset Degnekone.

#### Deres Børn:

- A.** Jesmine Kirstine Korsholm, f. d. 2. Januar 1851 i Brøndum Sogn. Gift d. 4. Januar 1870 med Lærer Søren Jensen, Timring, f. d. 12. Juli 1843 i Gadbjerg. Dimitteret fra Jelling Seminarium 1866. Var Lærer i Øse ved Varde fra 1878—1909. Jesmine døde d. 18. Juni 1909. Søren Jensen flyttede da til Varde, hvor han døde d. 30. Maj 1923.

#### Børn:

- a.** Jens Peder Jensen, f. d. 5. Maj 1871 i Timring. Gift d. 20. Maj 1903 med Christiane, f. Hansen Bruhn, f. d. 11. August 1877 i Stenderup. Han var ansat som Plantør ved Statens Klitplantage, Lilleheden-Uggerby.

#### Børn:

- 1) Hans Korsholm Jensen, f. d. 1. April 1904.
  - 2) Peter Korsholm Jensen, f. d. 26. Juni 1905.
  - 3) Anna Korsholm Jensen, f. d. 2. Maj 1908.
  - 4) Anton Korsholm Jensen, f. d. 11. December 1910.
  - 5) Maria Korsholm Jensen, f. d. 6. December 1912.
  - 6) Ellen Korsholm Jensen, f. d. 29. November 1914.
  - 7) Minna Korsholm Jensen, f. d. 12. Maj 1916.
- b.** Anna Hansine Jensen, f. d. 1. Juli 1872 i Timring, død d. 2. Marts 1918 i Varde.
- c.** Peder Kristian Blicher Jensen, f. d. 3. Marts 1874 i Timring. Gift i Amerika, vistnok forulykket derovre i 1904.
- d.** Marie Mathilde Jensen, f. d. 30. Oktober 1875 i Timring, død d. 11. August 1891 i Øse.
- e.** Oline Kirstine Jensen, f. d. 2. Januar 1878 i Timring. Gift d. 7. Juni 1904 med Træhandler Niels Skov, f. d. 27. Marts 1878 i Andkær v. Børkop, død d. 14. April 1939.

#### Børn:

- 1) Dagmar Skov, f. d. 27. Oktober 1905 i Børkop. Gift d. 5. Maj 1927 med Gaardejer Kaj Nielsen, f. d. 18. Maj 1900.

### Børn:

- 1a. Henning Nielsen, f. d. 14. Marts 1931.
  - 1b. Inger Skov Nielsen, f. d. 15. November 1933.
  - 1c. Niels Skov Nielsen, f. d. 8. Oktober 1941.
- 2) Holger Skov, f. d. 27. August 1909 i Børkop. Ugift. Træhandler i Børkop.
- f. Kathrine Mathilde Jensen, f. d. 14. November 1879 i Øse. Gift d. 18. Februar 1910 med Mejeribestyrer Jacob Larsen, f. d. 21. April 1882 paa Bornholm, død 1935. Mejeribestyrer af Hostrup Mejeri ved Hobro siden 1908. Var Elev paa Bornholms Højskole 1904 og Ladelund Mælkeriskole 1907—08. Han sad ved sin Død i Hobro Byraad og har været Medlem af Menighedsraadet og Ligningskommissionen. I en Aarrække var han Formand for Hobro og Omegns Mejeristforening. Han var en ualmindelig arbejdsom og flittig Mejeribestyrer og havde en stor Vennekreds, baade i Hobro By og ikke mindst blandt sine Mælkeleverandører, og levede et lykkeligt Familieliv med Hustru og Børn.

### Børn:

- 1) Kristian Larsen, f. d. 15. November 1910, død d. 25. November 1914.
  - 2) Andrea Larsen, f. 27. Maj 1912 i Hobro. Gift d.
  - 3) Karen Margrethe Larsen, f. d. 26. Februar 1916.
  - 4) Johannes Korsholm Larsen, f. d. 27. April 1918.
- g. Charlotte Johanne Jensen, f. d. 11. Maj 1882 i Øse.
- h. Margrethe Jensen, f. d. 3. Februar 1884 i Øse. Gift d. 1. Oktober 1909 med Jeppe Hedegaard, f. d. 21. April 1884 i Horne v. Varde. Var oprindelig Tømrer, men er senere gaaet over til Hotelvirksomhed.

### Barn:

- 1) Grethe Hedegaard, f. d. 30. December 1918.
- i. Thyra Jensen, f. d. 8. Juli 1886 i Øse. Gift den 10. November 1916 med Thorvald Toft, f. d. 10. September 1885 i Varde.

### Børn:

- 1) Søren Kristian Toft, f. d. 31. December 1917.
  - 2) Thorvald Toft, f. d. 21. April 1919.
- j. Dagmar Jensen, f. d. 8. Juni 1887 i Øse, død s. St. d. 10. November 1900.

## Nogle supplerende Oplysninger

(indløbet efter Bogens Trykning)

om Mejeribestyrer Jacob Larsens Børn, der staar  
omtalt paa Side 72.

- 2) Andrea Larsen, f. d. 27. Maj 1912 i Hobro. Udgaet fra Realskolen og derefter uddannet som Defektrice paa Aalestrup og Hobro Apoteker. Gift d. 27. November 1932 med Uddeler Richardt Madsen, Lindbjerg Brugsforening pr. Randers, f. d. 10. April 1906 i Vonsild ved Kolding, Søn af Malermester N. P. Madsen og Hustru, Ane Pouline Johanne Madsen, f. Larsen. Uddannet i Brugsforeninger og Handelsskole. Elev paa Støvring Høj og Uddelerskole Vinteren 1927—28. Virkede som Uddeler i Lindbjerg Brugsforening til 1. April 1935, da han købte egen Forretning i Assens pr. Mariager. Denne solgte han i 1937 og søgte atter ind i Andelsbevægelsens Tjeneste, og er siden 1938 ansat som Assistent paa F. D. B.s Hovedkontor i Aalborg.

### Barn:

- 2a. Ruth Korsholm Madsen, f. d. 8. Novbr. 1935, død d. 12. Febr. 1937.
- 3) Karen Margrethe Korsholm Larsen, f. d. 26. Februar 1916. Efter Realeksamen 1933 ansat paa A/S Hobro Tømmerhandels Kontor, Hobro, til sit Giftermaal d. 21. April 1943 med Mekaniker Carl Mortensen, Stenseby, Bodilsker, f. d. 18. August 1910 i Bodilsker Sogn, Søn af Emil Peter Mortensen og Hustru, Jacobine Dorthea West, Snogebæk, Povlsker.
- 4) Johannes Korsholm Larsen, f. d. 27. April 1918. Efter endt Skolegang Lærling i Hørby Brugsforening, Hobro, og senere Kommis i Østrup og Hostruphuse samt Dybvad Brugsforeninger. Har nu Stilling som Natvægter i København.

**k.** Johannes Kristian Jensen, f. d. 20. Oktober 1888 i Øse. Gift d. med Kathrine, f. Madsen, f. d. 1. Maj 1886 i Bedsted. Han døde d. 21. December 1922 paa Vestervig Sygehus.

Børn:

- 1) Anna Jensen, f. d. 30. December 1920.
- 2) Knud Jensen, f. d. 29. December 1921.

**B.** Peder Knudsen Korsholm, f. d. 23. August 1853 i Brøndum. Gift d. 24. April 1877 med sin Kusine Nicoline Mathilde Kors- holm, f. d. 15. Januar 1858 i Grønning. Han lærte Handelen i Holstebro og Herning og kom til København (1872?), hvor han senere fik Grossererborgerskab. Han døde i Hellerup den 29. December 1923. Mest kendt er han fra Chr. Møller Ander- sen & Co., og han delte ikke blot Forretning, men ogsaa aan- delige Goder med denne gode Mand. I de sidste Aar af hans Levetid gik det vistnok noget tilbage for ham i økonomisk Hen- seende. Nicoline Mathilde døde d. 17. Oktober 1936.

Børn:

- a.** Agnes Korsholm, f. d. 5. Juli 1880 i København. Død ugift d. 22. November 1942.
- b.** Poul Korsholm, f. d. 3. December 1898 i København. Gift d. 1. Juni 1930 med Inger, f. Skjoldby, f. d. 1. Marts 1907 i Vestervig. Har Studenter- og Handelseksamen. Efter sin Faders Død overtog han dennes Tricotage- en gros-Forretning og fik Grossererborgerskab d. 4. Januar 1921, men har senere op- taget Agenturvirksomhed og Handel en gros med forskellige Badeartikler og har Kontor og Lager Bredgade 25 C. Ingen Børn.

**C.** Kathrine Korsholm, f. d. 20. Juli 1855 i Brøndum S. Død ugift i Aulum d. 19. August 1922. Det var denne Datter, som i de mange Aar førte Hus for og plejede sin Fader P. J. Korsholm.

**D.** Ludvig Chr. Korsholm, f. d. 4. December 1857 i Brøndum S. Gift første Gang d. 23. Juli 1884 med Louise Kirstine, f. Bekke, f. 1861 i Jelling, død d. 31. August 1905 i Følleslev. Ingen Børn i dette Ægteskab. Gift anden Gang d. 21. Maj 1907 med Bertha

Olivia, f. Brandt, f. d. 17. Februar 1873 i Nexø. Han var først uddannet som Landmand, men tog Lærereksamen 1882 fra Jelling Seminarium, var derefter Vikar i Ølstykke og i Følleslev. 1884 blev han kaldet til Lærer i Klitmøller, Thy, og 1885 kaldet til Lærer i Følleslev i Holbæk Amt. 1920 tog han sin Afsked og flyttede til Jyderup, hvor han døde d. 31. Oktober 1920. Han var som sin Fader en dygtig, benaadet Lærer, der var meget anset inden for sin Stand og af sine Elever. Hans efterlevende Hustru lever af sin Pension og bor i København, Nordre Frihavnsgade 94.

Børn (2. Ægteskab):

- a. Knud Peder Christian Korsholm, f. d. 5. Juni 1908 i Følleslev, død d. 25. August 1927 i København. Han var teologisk Student og en ualmindelig lovende ung Mand.
- b. Ane Louise Korsholm, f. d. 29. Juni 1911 i Følleslev. Gift d. 6. Juni 1933 med Pastor Andreas Peder Magnus Maarbjerg, f. d. 14. December 1904 i Sahl Sogn. Efter endt Studietid blev han Hjælpepræst i Søllerød, hvor han var i 3 Aar. 1937 blev han kaldet til Sognepræst i Assing v. Kibæk.

Børn:

- 1) Ole Korsholm Maarbjerg, f. d. 10. Marts 1936 i Søllerød.
- 2) Knud Korsholm Maarbjerg, f. d. 16. Juli 1937 i Assing.
- 3) Niels Jørgen Korsholm Maarbjerg, f. d. 3. Maj 1940 i Assing.

**E.** Jesper Korsholm, f. d. 9. Januar 1860 i Brøndum S. Gift d. 3. Juni 1887 med Oline, f. Jacobsen, f. d. 26. September 1859 paa Bogø, død d. 23. Oktober 1936. Han blev tidlig uddannet som Sømand og tog Styrmandseksamen 1885 fra Bogø Navigationsskole, men et Par Aar efter tog han Afsked med Søen og fik en Stilling som Landpolitibetjent i Stubbekøbing Politikreds, hvor han virkede fra 1. September 1887 til sin Død 1914. Korsholm var en ualmindelig jovial og dygtig Politimand, som ved sit bramfri og behagelige Væsen vandt sig mange Venner, hvorfor han ogsaa var meget afholdt og anset inden for sin Virkekreds. Jeg (A. Kjellerup) har mange gode Ungdomsminder om ham og hans Familie fra min Læretid paa Maglebrænde Mejeri i 1892—94. Han kom ofte forbi Mejeriet der, og som Regel blev jeg indbudt til at køre med ham hjem; ved saadanne Lejligheder troede Folk, vi mødte, at det var en Arrestant, han

havde været ude efter, hvilket vi begge morede os over. Han havde Evner til paa en rolig og bestemt Maade ved given Lejlighed at faa urolige Gemytter til at forholde sig rolige. Der kunde fortælles mange interessante Træk om ham i saadanne Situationer, men af Pladshensyn vil jeg afholde mig herfra og i Stedet for mindes ham som en brav Hædersmand.

#### Børn:

- a. Anna Hansigne Korsholm, f. d. 18. September 1888 i Stubbe- købing. Gift d. 4. April 1914 med Maskinist Jens Lauritsen. Efter deres Giftermaal udvandrede de til U. S. A., hvor J. Lauritsen døde i 1931. Deres Bopæl var 231 Harward N. Seattle, Washington, U. S. A., hvor Anna stadig bor.

#### Børn:

- 1) John Korsholm Lauritsen, f. 1915.
  - 2) Jessie Korsholm Lauritsen, f. 1922.
- b. Holger Otto Korsholm, f. d. 23. Marts 1890 i Stubbekøbing. Gift d. 2. Marts 1918 med Julie, f. Duelow. Han udvandrede i en ung Alder til Sydamerika og er nu Direktør i Interna- tional Harvester og Clia Cecloana 645. Deres Bopæl er i Bahia Blanca, Sydamerika.

#### Barn:

- 1) Jach Korsholm, f. 1920. Han er uddannet i den amerikanske Marine.
- c. Aksel Peter Jespersen Korsholm, f. d. 13. December 1891 i Stubbekøbing, død ugift 1938 i Sydamerika.
  - d. Ingeborg Mathilde Korsholm, f. d. 30. April 1893 i Stubbe- købing, død 1905.
  - e. Ragnhild Johanne Marie Korsholm, f. d. 1. Juni 1899 i Stubbekøbing. Gift d. 13. September 1922 med Styrmand Aage Caspersen, f. d. 15. Juli 1898 i Frederikssund. Er uddan- net som Sømand og tog i 1920 Styrmandseksamen fra Navi- gationsskolen paa Bogø, 1921 Eksamen som Skibsfører og sejlede i 18 Aar som Styrmand og Skibsfører. 1939 sagde han Søen Farvel og etablerede sig som Brændselshandler og Skibsreder paa Bogø, hvor de hele Tiden har boet sammen med Ragnhilds Moder.

#### Børn:

- 1) Holger Caspersen, f. d. 31. August 1924 paa Bogø. Har Real-

eksamen og er uddannet som Sømand paa Lauritsens Sømandsskole i Svendborg. For Tiden sejler han som Sømand for senere at blive Søofficer.

- 2) Jens Aksel Caspersen, f. d. 10. Maj 1928 paa Bogø. Læser f. T. til Realeksamen og vil ligeledes uddannes til Søofficer.
  - 3) Henning William Caspersen, f. d. 30. November 1931 paa Bogø. Elev paa Bogø Kost- og Realskole.
- f. Magda Kathrine Korsholm, f. d. 24. Oktober 1902, død ugift 1933.

**F.** Charlotte Karoline Korsholm, f. d. 22. Maj 1862 i Aulum. Gift d. 25. November 1892 med Niels Andreas Jørgensen, f. d. 2. Juni 1848 i Viborg. Var i mange Aar Driftsbestyrer ved Hjerm Kalkværk, hvor han døde d. 22. April 1911. Charlotte døde d. 3. Maj 1931.

Børn:

- a. Cecilie Marie Alfrida Jørgensen, f. d. 23. August 1893 i Hjerm. Gift d. 9. Juli 1914 med Lærer Laust Martin Hajs-lund, f. d. 31. Oktober 1889 i Mejrup v. Holstebro, død d. 12. December 1941. Dimitteret fra Nr. Nissum Seminarium 1910. Derefter var han i 6 Aar Lærer ved Kjellerup Privatskole. 1916 blev han kaldet til Lærer ved Grenaa Kommuneskole, hvor han virkede til sin Død. Marie Alfrida lever af sin Pension og har tillige en privat Børnehaveskole, samt giver nogen Undervisning paa Handelsskolen i Grenaa. Bopæl: Storegade 60, Grenaa.

Børn:

- 1) Ellen Hajs-lund, f. d. 25. Juli 1915 i Kjellerup. Realeksamen 1932, Handelsmedhjælpereksamen 1934, Handelseksamen 1936. Ansat ved Tilsynet med Handelsskolerne (Direktør Osvald Larsen) fra 25. Maj 1936 til 1. Oktober 1940. Gift d. 25. December 1938 med Fuldmægtig Hans Hansen, f. d. 22. Marts 1912 i København. Præliminæreksamen 1929, Handelsmedhjælpereksamen 1931, Handelseksamen 1936. Han var i Lære hos Severin Schmidt, Papir en gros, Haderslev, fra 1. August 1929 til 1. August 1933 og ansat i Importfirmaet Alf. Olsen & Co. A/S, Kvæsthusgade 3, København K., som Kontorist paa Firmaets Fabrik, Redmolen, København, fra 10. Maj 1937 til 1. August 1940, da han blev Bestyrer for Firmaets Tankanlæg i Kolding. Fra 15. April 1943 Fuld-

mægtig paa Fabrikken paa Redmolen. Bopæl: Rubensteinsvej 28, København V.

Barn:

- 1a. Per Hajslund Hansen, f. d. 6. Juli 1943.
- 2) Karen Hajslund, f. d. 28. Juni 1917. Død d. 25. Juli 1921.
- 3) Ove Hajslund, f. d. 10. Oktober 1921 i Grenaa. Realeksamen fra Grenaa i 1937. Uddannet ved Landbruget og har for Tiden Stilling som Forvalter paa »Lyngsøgaard« pr. Viborg.
- 4) Jørgen Hajslund, f. d. 20. December 1924 i Grenaa. Realeksamen fra Grenaa 1941. For Tiden Kostelev v. Birkerød Statsskole og læser her til Studentereksamen (Ingeniør).
- b.** Alfred Peder Korsholm Jørgensen, f. d. 24. Januar 1895 i Hjerm. Gift d. 16. Sept. 1932 med Erna Marie, f. Stig, f. d. 8. Oktober 1907. Uddannet ved Maskinfaget. Maskinarbejder ved Statsbanerne i Struer. Bopæl: Fredensgade 9, Struer.

Barn:

- 1) Poul Korsholm Jørgensen, f. d. 2. Februar 1935.
- c.** Theodor Korsholm Jørgensen, f. d. 5. Maj 1896 i Hjerm. Gift d. 6. Oktober 1929 med Laura Sofie, f. Larsen, f. d. 12. April 1900. Har i mange Aar været Chauffør for en Bagermester i Hjerm, hvor han fremdeles virker og bor.

Børn:

- 1) Jytte Margrethe Jørgensen, f. d. 4. Oktober 1930 i Hjerm.
- 2) Birthe Korsholm Jørgensen, f. d. 20. April 1936 i Hjerm.
- d.** Anna Korsholm Jørgensen, f. d. 29. September 1899 i Hjerm. Gift d. 9. Marts 1925 med Guldsmed Richard M. L. Hansen, f. d. 23. April 1899. Har i mange Aar haft Ansættelse ved Georg Jensens Sølvvarefabrik, København. Bopæl: Skovstjernevej 18, Kbhv. N. V.

Barn:

- 1) Bente Hansen, f. d. 12. August 1926 i København. Har Realeksamen fra Grundtvigsskolen 1943 og er for Tiden Kontorelev ved et Brandforsikringsselskab.
- e.** Agnethe Korsholm Jørgensen, f. d. 8. November 1901 i Hjerm. Gift d. 7. Oktober 1939 med Poul Erik Jantzen, f. d. 12. April 1903. Er Børstenbindermester i Dansk Blinde-Samfunds Børstefabrik, København. Bopæl: Romsøgade 8, Kbhv. Ø. Ingen Børn.





Jens Pedersen-Breum og Hustru, Mette.  
(Fotograferet udenfor deres Stuehus).

## VII.

Jens Pedersen-Breum, f. d. 11. Maj 1835 i Dueled, Gift d. 25. Oktober 1861 med Mette, f. Sørensen, f. d. 3. Februar 1842 i Haasum, død d. 2. Februar 1910. Jens Breum døde d. 19. Februar 1923 i Haasum. Han var oprindelig Møllebygger og tillige bygningsskyndig, idet han har forestaaet og givet Tegninger og Overslag til Opførelse af forskellige Bygninger, bl. a. til Udbygningerne til Herregaarden Spøttrup to Gange efter Brand, ligeledes til Øster Kjellerup efter Brand i 1890. I Aarene efter sit Giftermaal ejede han en mindre Gaard i Krejbjerg, og senere flyttede

Familien til Haasum, hvor han ejede et Boelssted; han gik ogsaa til Haande med forskellige Reparationer ved C. W. Rings Farveri og Uldspinderi. Kort Tid efter sin Hustrus Død solgte han Ejendommen her og købte lidt Vest for Rings Fabrik et Hus, hvor han tillige fik Bestillingen som Bestyrer af Postbrevsamlingsstedet, men det var dog mest Datteren Marie, som forestod dette. Han havde mange Tillidshverv, som han røgtede med stor Interesse og Omhu. Han var i det hele taget en Hædersmand, som var agtet og anset paa Egnen.

#### Børn:

Johanne Marie Jensen-Breum, f. d. 26. Oktober 1862 i Krejbjerg S. Gift d. 4. November 1884 med Murer Jens Chr. Christensen, f. d. 23. Januar 1853 i Lindum. Han var i nogle Aar Murermester i Skive, men blev her angrebet af en uheldelig Lammelse og maatte af den Grund opgive sit Haandværk. Familien flyttede saa til Haasum og boede hos Maries Forældre der, hvor han indtil sin Død i 1916 levede som en uvirksom og nedbrudt Mand. Det var strenge og haabløse Aar for Marie, som efter sin Mands Død stadig blev boende hjemme hos Forældrene. Da hendes Mor døde, overtog hun Hjemmets Styrelse, og efter sin Faders Død fungerede hun endnu nogle Aar for Postvæsenet. Hun døde i Haasum d. 20. Oktober 1940. Der var ingen Børn i Ægteskabet.

Cathrine Jensen-Breum, f. d. 5. Oktober 1869 i Haasum. Gift d. 20. April 1888 med Købmand Niels Jørgensen, Vinderup, f. d. 13. Marts 1862 i Ryde Sogn. 1889 købte han Kærgaardsholm Kro, som han drev et Par Aar, indtil han flyttede til Thy, hvor han ogsaa havde en Kro (Sjørring). Senere overtog han et Hotel i Esbjerg, hvor han samtidig drev Ejendomsmæglerforretning; han døde her d. 13. August 1937. Cathrine var meget dygtig til at forestaa et Restaurationskøkken og var sin Mand en virksom Støtte i hans Restauratørvirksomhed, ligesom hun var en opofrende Moder for sine Børn. Hun døde d. 19. Marts 1918. Ved kgl. Bevilling førte han Navnet Tingskou, som vistnok var hans Fødesteds Navn i Ryde.

#### Børn:

- a. Jens Breum Tingskou, f. d. 23. December 1888 i Vinderup, Sahl Sogn. Gift d. 25. Marts 1923 med Inger Kirstine Charlotte, f. Nielsen, f. d. 2. Juli 1895 i København, Datter af Restau-

ratør Nielsen. Uddannet ved Maskinfaget hos Fabrikant Hoffmann, Esbjerg. Tog Maskinisteksamen ved Københavns Maskinskole d. 10. Juli 1915. Derefter sejlede han som Maskinist og senere som Maskinmester. 1919 sagde han Farvel til Søn og fik en Stilling ved Maskinfabrikken »Titan«s Elevatoranlæg, hvor han virkede til sin Død (af Lungebetændelse) d. 17. Juli 1934. Inger ernærer sig ved Syarbejde og bor i Bartholinsgade 9, København. Der er ingen Børn i Ægteskabet.

- b.** Anthon Tingskou, f. d. 12. Januar 1890 i Vinderup. Gift 1. Gang d. 12. Februar 1919 med Dagmar, f. Sommer, f. d. 22. September 1893 i Sandvig, død d. 18. Juli 1925. Udlært som Maskinarbejder i Esbjerg 1909. Tog 1915 alm. Maskinisteksamen og 1916 Tillægsprøven i Elektroteknik. Sejlede derefter i nogen Tid. 1922 ansat som Maskinmester ved Rørdal Cementfabrik ved Aalborg.  
Gift 2. Gang d. 28. Juni 1927 med Esther, f. Baadsgaard Graversen, f. d. 30. Januar 1903 i Auning.

Børn:

- 1) Jens Tingskou, f. d. 13. November 1919 i Aarhus. Udlært som Tømrer og er Ingeniør fra Horsens Teknikum.
  - 2) Poul Tingskou, f. d. 29. Oktober 1924 i Skive. Er f. T. i Elektrikerlære i Aalborg.
- c.** Meta Tingskou, f. d. 12. December 1891 i Haasum S. Ugift. Efter sin Moders Død styrede hun trofast Huset for sin Fader. Er nu Kassererske ved et Biografteater i Esbjerg. Bopæl: Skolegade 88.
- d.** Holger Tingskou, f. d. 9. Februar 1893 i Sjørring. Ugift. Uddannet som Kontorist. Aftjente sin Værnepligt som Kornet, og under sidste Krig gjorde han Tjeneste som Sekondløjtnant. 1919 udvandrede han til Amerika, hvor han virkede som Tømrer, og efter at have fartet omkring i Sydamerika, Mexico, Texas, Omaha og San Francisco, har han været bosat i Chicago i flere Aar. Medens han opholdt sig i Sydamerika, tog han Arbejde hos forskellige Farmere. I Texas og Mexico var han Formand for nogle Indfødte ved Oliekilder.
- e.** Aage Tingskou, f. d. 21. Januar 1909 i Esbjerg. Gift d. 2. Maj 1936 med Kamma, f. Jensen Kovang, f. d. 29. Maj 1910

i Vejen. 1934 Realeksamen fra Esbjerg Kommuneskole. Ud-  
lært ved Maskinfaget 1928 i Esbjerg. Derefter alm. Maskinist-  
eksamen. 1929 tog han den udvidede Maskinisteksamen. 1933  
Elektroinstallatørprøven for Maskinister. Sejlede 1929—31 som  
Maskinassistent i »Ø. K.« og 1931—34 paa S/S »Dannebrog«  
Derefter som løs Undermester ved Statens Vandbygnings-  
væsen i Esbjerg. Siden 1935 ansat som Maskinmester ved  
Aarhus Oliefabrik. Bopæl: Assensgade 3, Aarhus.

#### Børn:

- 1) Niels Tingskou, f. d. 28. Maj 1938 i Aarhus.
- 2) Lars Tingskou, f. d. 9. Maj 1942 i Aarhus.

