



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



SLÆGTEN FLENSBURG

(FLENSBORG)

FRA HORSENS

SLÆGTEN FLENSBURG
(FLENSBORG)

SLÆGTEN FLENSBURG
(FLENSBORG)
FRA HORSSENS

UDARBEJDET AF
OTTO JØRGENSEN
OG
H. HJORTH-NIELSEN

1 9 4 2
AHRENT FLENSBORGS BOGHANDEL
RINGSTED



**De Flensburgske Enkeboliger i Horsens.
Oprettet 23. Oktober 1790 af Borgmester Flensburg og Hustru.**



**Borgmester i Horsens, virkelig Kancelliraad
Andreas Flensburg.
1716—1790.**



**Anna Cathrine Stephansdatter.
1721—1802.
Gift 1741 med Borgmester Flensburg.**

Forarbejderne til nærværende lille Bog er i sin Tid foretaget af afdøde Arkivregistrator Otto Jørgensen, ligesom Boghandler Flensborg i Roskilde har været en flittig Samler til Slægtens Historie. Da jeg for en Tid siden fik hele dette Materiale overgivet med Anmodning om at gennemgaa det, supplere det og bringe Stamtavlen i Form til Trykning, var der egentlig kun det at gøre, at føre den op til Nutiden og besørge Opstillingen.

København V, i Februar 1942.

H. HJORTH-NIELSEN



Horsens 1734

INDLEDNING.

Som saa mange andre Stednavne har ogsaa Bynavnet *Flensborg* givet Navn til flere danske Slægter, uden at disse vil kunne paavise en indbyrdes Slægtsforbindelse. Paa den Tid, d. v. s. Slutningen af 1600-Tallet, da den paa de følgende Blade omhandlede Slægts Stamfader træffes første Gang, levede der i samme By, Horsens, flere Personer, der bar Navnet Flensborg. Blandt disse var den mest fremtrædende *Peder Jørgensen Flensburg*, f. ca. 1649, † 1714, Handelsmand og Kirkeværge. Men hverken han eller nogen anden af de i Byen samtidigt forekommende Personer af Navnet kan knyttes til den her behandlede Slægt, ligesom denne heller ikke kan sættes i Forbindelse med de i andre Byer samtidigt optrædende Personer af Navnet, saaledes *Hans Thomasen Flensburg*, f. ca. 1649, † 1717, Købmand i Odense, hvis Fader angives at være født i Nordborg paa Als, eller Schoutbynacht *Christian Peter Flensborg*, f. 1691, † 1767, over hvis Efterslægt Lengnick har

udarbejdet en Stamtavle. En for en Del Aar siden — uden Udgivelsesaar — udgivet Stamtavle, der tager sit Udgangspunkt med Rektor, sidst i Aarhus, *Jørgen Christiansen Flensburg*, f. 1598, der angives at være Fader til den førnævnte Peder Jørgensen Flensburg i Horsens, søger ganske vist at knytte den nedenfor omtalte Slægt Flensburg til Rektorens Efterslægt, men dette sker ved at indskyde et ukendt Led, der betegnes saaledes:

»A. N. D. F. G[ift] 1733 m. P. C. S. V.«,

og dette Ægtepar angives at være Forældre til den nedenfor under andet Slægtled nævnte Borgmester Andreas Flensburg. Om dennes Herkomst ved vi imidlertid fuld Besked, og der er intetsomhelst, der tyder paa, at hans Far-Fader, Andreas Hansen Flensburg, hvis Eksistens den nævnte Stamtavle altsaa ikke kender, skulde være en Søn af Peder Jørgensen Flensburg. Tværtimod modsiges dette af Andreas Hansen Flensburgs Patronymikon.

Horsens Kirkebøger begynder 1680, og Andreas Hansen Flensburg træffes første Gang nævnt 1684. Ganske vist nævnes i en Retssag 1678 en Konsumtionsbetjent Andreas Hansen, men der er intet Holdepunkt for at antage, at denne er identisk med den i 1684 nævnte Andreas Hansen Flensburg. Da denne ikke drev borgerlig Næring, forinden han 1686 blev beskikket til Byskriver i Horsens, har han naturligvis ikke vundet Borgerskab der i Byen, og — indtil videre — maa man da slaa sig til Taals med, at denne Slægtens først kendte Mands Herkomst er ubekendt, men at den mulig lejlighedsvis, ved et eller andet lykkeligt Fund, kan ledes tilbage til Byen Flensburg, hvis Navn han sikkert ikke har baaret uden Grund.

Om Familienavnet skal bemærkes, at det af Brødrene Sognepræst til Vellev Ole Flensburg, Sognepræst til Hvorslev Johan Ahrent Flensburg og Sognepræst til Haurum og Sald Thøger Lassen Althalt Flensburg i Krigsaaret 1848 blev forandret til Flensburg, hvilken Form er bibeholdt af deres Efterkommere. Det fortælles, at Grunden til denne Forandring af Navnet var, at de fjendtlige Tropper, der indkvarteredes i Sydjylland, naar de hørte Navnet Flensburg, udbød: Ah, Sie sind auch Deutscher!

FØRSTE SLÆGTLED.

Andreas Hansen Flensburg, f. ca. 1656. † 14. Marts 1708 i Horsens, 52 Aar ringere 4 Uger og 3 Dage gammel, begr. 20. s. M.

»Erlig, velagt og forstandig Karl Andreas Hansen Flensburg« mødte 15. Juli 1684 paa Horsens Byting som Fuldmægtig for Niels Nielsen Brandt i Strømsø i Norge. (Horsens Skøde- og Pantebog 1683—1707. Bl. 26). 19. Jan. 1686 beskikkedes han til Byskriver i Horsens og Herredsskriver i Hatting Herred, hvilke Embeder han beklædte til sin Død. — 18. Apr. Aaret efter begyndte han paa en ret omfattende Ejendomshandel og andre Pengetransaktioner, idet han nævnte Dato ved Auktion erhvervede en »Gaard, Grund, Bygning, Gaardsrum, Havejord og Ejendom«, beliggende paa Lille Smedegades østre Side. Mod Syd stødte Ejendommen op til et Hus, der ejedes af Raadmand Christen Thonboe, men beboedes af Vægter Jens Marcussen. Paa Nordsiden begrænsedes Ejendommen af et Mads Lauridsen Bøsemager tilhørende og af ham beboet Hus, og i Dybden strakte Grunden sig til en i Adelgade beliggende, Feldbereder Peder Jensen tilhørende, Gaards Have. Gaarden, for hvilken F. paa Auktionen blev højstbydende med 300 Sletdlr. (Horsens Bys Auktionsprt. 1683—89. Bl. 6), havde tidligere tilhørt Poul Iversen, hvis Søn, Iver Poulsen, 27. Marts 1688 af Andreas Hansen Flensburg fik udstedt en Panteobligation i Gaarden for 167 Sletdaler, hvilket Beløb var hans Arvepart i Gaarden efter Faderen. (Horsens Skøde- og Pantebog 1683—1707. Bl. 86 og 93 b.). Allerede 18. Dec. 1688 solgte og skødede Flensburg Ejen-

dommen, som han beboede, til Jøden, privilegeret Tobaksspinder Levin Berendt, der derefter af Flensburg modtog et Laan paa 300 Sletdaler mod Pant i Ejendommen. (Skøde- og Panteb. Bl. 93 b). Levin beholdt dog ikke Gaarden ret længe, thi 28. Jan. 1690 gav han Christen Christensen Sveistrup, der i Byfogdens Forfald beklædte Retten, Fuldmagt til at tilbageskøde Ejendommen til Flensburg, og Skødet læstes samme Dag, men efter fem Fjerdingsaars Forløb, nemlig 28. Febr. 1691, skiftede Ejendommen atter Ejer, idet Flensburg da skødede den til Anne Michelsdatter, sal. Søren Skjolds Enke. Skødet læstes 28. Apr. (Skøde- og Panteb. 1683—1707. Bl. 111 og 127 b.).

Allerede forinden det endelige Salg af Ejendommen i Smedegade havde Flensburg tilforhandlet sig en anden Ejendom, idet han ved Auktion 8. Juli 1689 af Feldbereder Peder Mogensen for 111 Rdlr. (Horsens Bys Auktionsprt. 1683—89. Bl. 10) havde købt tre Boder »med Huse, Grund, Bygning, Gaardsrum, Havejord og Ejendom«, ogsaa beliggende paa Smedegades østre Side mellem Raadmand Jonas Nielsens Gaard, der beboedes af Søren Lauritzen Pottemager, paa Ejendommens søndre Side og Knud Søren Monbjergs Boder, der beboedes af Buntmager Oluf Thomsen, paa Ejendommens nordre Side. Grunden strakte sig i Længden fra Adelgade og østpaa til »velfornemme Peder Jørgensen Flensburg«s Have og i Bredden med Havejord fra de nævnte Knud Monbjergs Boders Gærde paa den nordre Side og sydpaa indtil Jonas Nielsens og Peder Jørgensen Flensburgs Have og Gærde til en Gaard, der beboedes af Gregers Andersen. (Skøde- og Panteb. 1683—1707. Bl. 146.) Medens Andreas Hansen Flensburg selv beboede den Ejendom, som han 1688 solgte til Levin Berendt, synes han ikke at have beboet de her nævnte Boder, thi da han 6. Apr. 1694 solgte disse til Kobbersmed Bendix Ibsen, beboedes de af denne og en Laurids, hvis Efternavn i Skøde- og Pantebogen er saa stærkt forskrevet, at det ikke kan tydes.

Flensburg har imidlertid allerede paa dette Tidspunkt ejet flere Ejendomme i Horsens end de i det foregaaende omtalte, thi 18. Juli 1696 læstes en af ham til Raadmand Steffen Rasmussen Hof-

gaard udstedt Panteobligation paa 50 Sletdaler mod Pant i en Flensburg tilhørende Bod, bestaaende af fire Bindinger, beliggende ved Aaen mellem Frands Pedersen Alrøes Bod paa den vestre Side og Christen Jensen Skolemesters Bod paa den østre Side. (Skøde- og Panteb. 1683—1707. Bl. 166 b.). Denne Ejendom solgte Flensburg atter 18. Juli 1702, og det siges da, at den er et »fjerde Bindings Hus, som er den tredie Part af 12 Bindings Hus«, og det fremgaar af Beskrivelsen, at de Flensburg tilhørende fire Bindinger udgjorde Midterpartiet af de tolv Bindinger. (Skøde- og Panteb. 1683—1707. Bl. 204.). — Flensburg har, da han 1696 op- tog det nævnte Laan paa 50 Sletdaler, aabenbart haft Brug for rede Penge, og det følgende Blad i Skøde- og Pantebogen fortæller os, hvortil det var, han skulde bruge Pengene. Samme Dag, som Obligationen til Hofgaard læstes, lod han selv i sin Egenskab af Byskriver protokollere Skøde fra Borger og Handelsmand i Horsens Mads Jørgensen som Fuldmægtig for den dydædle Matrone Johanne Ottedatter, Enke efter Hr. Christen Pedersen i Birk, hvorved denne for en Sum af 330 Sletdaler tilskødede Flensburg den hende tilhørende Gaard med to hosliggende Vaaninger. Denne Ejendom var beliggende paa Nørregade mellem forrige Raadmand Michel Lauritzens Gaard paa den vestre og Søren Stenhuggers Gaard paa den østre Side og strakte sig med sit Gaardsrum og sin Havejord fra Adelgade og nordpaa til Byens Forte. Gaarden var ved Salget beboet af Mathias Jørgensen, muligvis identisk med den befuldmægtigede Mads Jørgensen, og de to Boder af Guldsmed Løfenhertz og Skrædder Jørgen Brun, men det er sikkert denne Gaard, der fra nu af blev Flensburgs Bolig, og som han besad til sin Død.

Ved Skøde af 11. Marts 1704 udvidede Flensburg den af ham erhvervede Ejendom paa Nørregade ved Køb af Naboejendommen, »Gaard, Grund, Bygning, Gaardsrum, Havejord og Ejendom med alt hvis (d. e. hvad) derudi nagelfast findes«. Den ny- erhvervede Ejendom grænsede mod Vest op til den af Flensburg allerede tidligere erhvervede, om hvilken det siges, at han selv beboede den, og mod Øst til to Vaaninger, der ejedes af Jens Gjertsen. Medens Købesum er nævnt i Skødet af 18. Juni 1696 for

den da erhvervede Ejendom, nævnes der ingen Købesum for den nu i 1702 erhvervede.

Udover det her anførte om F.s Ejendomshandeler vides intet om hans Liv og Færden. Han har sikkert trofast og redeligt røgtet sin By- og Herredsskrivertjeneste, som han uanfægtet og uden nogen Klage bestred til sin Død i 1708, altsaa i 22 Aar. Som allerede anført vides der intet om, at han har drevet nogen borgerlig Næring, forinden han blev By- og Herredsskriver i Januar 1686. I April Aaret efter paabegyndte han de nævnte Ejendomshandeler, den bedste og sikreste Maade at anbringe Penge paa i en Tid, da man ikke kendte Banker og Sparekasser. Hvorfra han var kommen til Penge, kan man slutte sig til, naar det oplyses, at hans nedennævnte Hustrus eneste Søn af hendes første Ægteskab, *Thomas Nielsen Tenover*, som sin Part paa Skiftet efter sin Fader fik udlagt 318 Sletdaler 1 Mark og 17½ Skill., hvortil yderligere kom 56 Sletdaler 2 Mark 3 Skill. som Andel i Boets uvisse Fordringer. 17. Okt. 1699 aflagde Flensburg overfor sin Stedsøns Værge samt Borgmester og Raad Regnskab for disse Penge og fik Regnskabet godkendt. (Skøde- og Panteb. 1683—1707. Bl. 188.).

Efter at Flensburg 14. Marts 1708 var afgaaet ved Døden, paabegyndtes Skifte efter ham 13. April s. A. i Ejendommen paa Nørregade, hvor da var til Stede fra Myndighedernes Side Borgmester Steffen Rasmussen Hofgaard, der tillige var Enkens Laugværge, Raadmændene Laurids Eriksen Riber og Morten Cordsen samt Byfogdens Fuldmægtig, *Christen Christensen Sveistrup*, der inden længe skulde blive Enkens Svigersøn, Raadstueskriveren Claus Thomsen Voigt og to Vurderingsmænd. Som det fremgaar af Bilag 1, var det et velstaaende Bo, Flensburg efterlod sig, velforsynet baade med Husgeraad og Sengetøj, et talende Vidnesbyrd om de gode Forhold, han havde formaaet at skabe for sig og sine. Selve Gaarden, som han beboede, vurderedes til 200 Rdlr., Nabejendommen til 180 Rdlr. og de to Boder til 100 Rdlr. Ialt vurderedes Boet til den betydelige Sum 1248 Rdlr. 11 Skill. Herfra gik 511 Rdlr. 2 Mark 2 Skill. i Gæld, og tilbage blev da i beholdne Midler 776 Rdlr. 4 Mark 9 Skill., der fordeltes saaledes, at Enken fik udlagt Halvdelen med 338 Rdlr. 2 Mark 4½ Skill., medens

Sønnen fik som Broderlod 194 Rdlr. 9 Skill. og de to Døtre hver en Søsterlod med 97 Rdlr. 9 Skill. Enken blev boende i Gaarden til sin Død.

Trolovet 21. Febr. 1687, gift 15. Juni s. A. med *Anne Thomasdatter*, † 7. Marts 1711 i Horsens, 58 Aar ringere 5 Uger og 4 Dage, begravet 16. s. M. Først 13. Juni foretoges Skifte efter hende. — Hun var 25. Sept. 1682 i Horsens blevet viet til *Niels Jacobsen Tenover*, der blev begravet 3. Maj 1684 i Horsens.

5 Børn. Se Andet Slægtled I.

ANDET SLÆGTLED.

I.

By- og Herredsskriver i Horsens Andreas Hansen Flensburgs og Anne Thomasdatters Børn.

1. *Niels Andreasen Flensburg*, døbt 6. Apr. 1688 i Horsens, begravet 10. Marts 1745 i Horsens.

2. Apr. 1707, altsaa endnu ikke fyldt 19 Aar, erholdt han kgl. Konfirmation paa den ham allerede 13. Jan. 1705 af Borgmester og Raad i Horsens meddelte Bestalling som Vejer og Maaler i Horsens (Jydske Reg. 1707—10. Nr. 337 a. Fol. 29), hvilken Stilling han beklædte til sin Død. — 24. Dec. 1734 indgav han Andragende til Stiftsbefalingsmanden om i samme Grad som andre kongelige Betjente at blive fritaget for Byens Skatter, idet han ikke brugte nogen borgerlig Næring, men alene ernærede sig af sin Vejer- og Maalertjeneste, og han henviste i denne Forbindelse til, at Vejermestrene i andre Købstæder ikke kontribuerede af deres iboende Gaardes Grundtakst til de borgerlige Skatter, men, ligesom Geistligheden og de øvrige kongelige Betjente, var befriede for Indkvartering samt for Vognægtskat. Ved Stiftsbefalingsmandens Resolution af 11. Jan. 1735 fritoges han da ogsaa for Byens Bekostninger og Tynge, Sprøjte- og Vægterskat dog undtagen. (Horsens Bys Breve. 1734).

29. Aug. 1715 afgav han Kvittering og fuldkommen Afkald paa sin Hustrus, egne og Arvingers Vegne for sin Hustrus Arv efter hendes Farfader og Farmoder, for hvilken Arv hendes Formynder, Handelsmand og Indvaaner i Horsens, Jens Pedersen, havde aflagt rigtigt Regnskab og afleveret den endelige Beholdning i rede Penge. (Horsens Skøde- og Panteb. 1707—39. Bl. 77 b.). Da der i 1701 afholdtes Skifte efter hendes Faders Forældre, blev der til hende

udlagt 739 Rdlr. 5 Mark 2 Skill., hvortil yderligere kom 100 Rdlr. 3 Mark 2 Skill. i uvisse Fordringer (Horsens Bys Befalingsbog 1666—1727. Bl. 57, og Skifteprt. 1697—1705, Bl. 341). Trods denne betydelige Arv, som han modtog med sin Hustru, og trods hans egen Fædrearv, hvori var indbefattet Ejendommen paa Nørregade, i hvilken han boede, synes Niels Andreasen at have kæmpet med økonomiske Vanskeligheder. Saaledes maatte han 12. Nov. 1715 optage et kontant Laan paa 133 Rdlr. 2 Mark hos sin Svoger Christen Christensen Sveistrup, for hvilket Laan denne fik Pant i Gaarden, at forrente med 5 %, »indtil jeg kand formaae hannem Capitalen at afbetale, eller han dem efter lovlig Opsigelse esker«. (Horsens Skøde- og Panteb. 1707—39. Bl. 80 b.). Obligationen er senere udslettet, men Dato herfor er ikke anført. Det maa antagelig være sket forinden 25. Juni 1716, da Flensburg af Raadmand Morten Cordsen i Horsens laante 200 Sletdaler mod Pant i Gaarden. (Horsens Skøde- og Panteb. 1707—39, anf. Dato). 1. Febr. 1717 laante Flensburg yderligere mod anden Prioritet i Gaarden 100 Sletdaler af Iver Poulsen. Dette Laan overgik 27. Apr. 1720 til Henrik Lichtenberg og Hans Christensen, der altsaa overtog Prioriteten. (Horsens Skøde- og Panteb. 1707—39. Bl. 111 b. og 138 b.). Men det var ikke Slut hermed. 2. Apr. 1738 maatte han yderligere optage en tredie Prioritet i Ejendommen ved at laane 100 Rdlr. af Peder Bering. Dette var imidlertid mere, end Ejendommen kunde bære, thi han maatte, foruden i Ejendommen, stille Sikkerhed i »sit behørige Vejer- og Maalerinventarium«, bestaaende i en »Jærn Hollands Billands« med en Del Lodder, hvis Vægt er nærmere betegnet, og yderligere i en Del Boskab. (Horsens Skøde- og Panteb. 1707—39. Bl. 337). Det var saaledes en stærkt behæftet Ejendom, Andreas Hansen Flensburg efterlod sin Enke, da han afgik ved Døden 1745, og 18. Apr. Aaret efter skilte hun sig af med den, idet hun skødede den til sin Svigersøn *Brixen Olufsen Møller*. Købesum er ikke nævnt. Skødet er medunderskrevet af hendes ældste Søn og Laugværge, *Andreas Flensburg*. Endnu skal blot nævnes, at Brixen Møller 21. Dec. 1770 af sin Svoger Andreas Flensburg laante 500 Rdlr. mod Pant i Gaarden paa Nørregade. Gaardens senere Skæbne har ingen Interesse for os.

At Ægteparrets økonomiske Forhold kun var ringe, fremgaar ikke blot af det ovenfor anførte. I det af deres yngste Søn, *Herlow Flensburg*, i Anledning af hans Forsvar for den medicinske Doktorgrad 1773 forfattede Vitum, skriver han følgende om sin Barndom og sit Barndomshjem:

»Jeg Herlow Flensburg er født i Horsens i Aaret 1735. Min Fader var Niels Andreas Flensburg, Vejer og Maaler, min Moder Christine Kiergaard, nu begge salig hensovede. Disse udmærkede Forældres særlige Bekymring var, at jeg straks fra Barndommen skulde betros til en Lærer for at undervises i den kristne Religion og i gode Sæder og lære at læse. Min Fader havde jeg den Sorg at miste i mit 7de Aar.¹⁾ Moders Kærlighed mod mig og mine Søstre²⁾ opvejede Savnet af Faders Omsorg; skønt hun underholdt sin Familie med den ringe Indtægt, der var lovet hende aarlig af hendes Mands Efterfølger i Embedet, og en aarlig Gave, der allernaadigst var tilstaaet hende af vor ophøjede Konges Gavnildhed, sørgede hun dog for, at jeg og mine to Søstre fik en hæderlig Opdragelse og tillige Undervisning i Religion«.

Gift i August 1715 i Viborg med *Kirstine Herlufsdatter*, f. o. 1692, begravet 5. Febr. 1770 i Horsens, 78 Aar gl., Datter af Købmand Herluf Urbansen (Søn af Raadmand i Horsens Urban Jacobsen) og Dorte Christensdatter Kiergaard. Kirsten Herlufsdatters Fader døde tidligt, og da der 1701 afholdtes Skifte efter hendes Faders Forældre, opholdt hun sig i Viborg hos sin Morbroder, Knud Kiergaard. Hun kaldes undertiden — saaledes i Sønnen Herlows ovenfor citerede Vitum — med Navnet Kiergaard, der altsaa var hendes Moders Familienavn.

11 Børn. Se Tredie Slægtled I.

2. *Anna Andreasdatter Flensburg*, døbt 18. Sept. 1689 i Horsens, begravet 24. Aug. 1769 i Nibe.

Gift 3. Dec. 1708 i Horsens med Byskriver i Horsens *Christen Christensen Sveistrup*, døbt 21. Nov. 1683 i Horsens, død 19. Dec. 1728 i Horsens. Søn af Takserborger, Kæmner, Skrædder, Prokurator, Konsumtionsforpagter og Købmand i Horsens Christen Christensen Sveistrup og Anna Hansdatter.

10

1) Han var dog paa det nærmeste 12 Aar gammel ved Faderens Død.

2) Den ældste Broder, Andreas, var ved Faderens Død 29 Aar gammel og allerede gift og hjemfaren, hvilket vel er Grunden til, at Herlow ikke nævner ham i denne Forbindelse.

7. Jan. 1710 produceredes i Retten en af Andreas Hansen Flensburg under 24. Okt. 1696 udstedt Panteobligation paa 133 Rdlr. 2 Mark til Borgmester St. Hofgaard. Obligationen indfriedes nu af Anna Andreasdatter Flensburgs Ægtefælle C. C. Sveistrup, idet den for Obligationen pantsatte Gaard var tilfaldet hende som Arv efter Faderen. Samtidig laante Sveistrup af Hofgaard 200 Sletdaler mod Pant i Ejendommen. (Horsens Skøde- og Panteb. 1707—39, Bl. 15 b.). Det er aabenbart den ene af Gaardene paa Nørregade, der her er Tale om. Det fremgaar af Skøde- og Pantebogen (Bl. 251 b og 265 b), at Sveistrup foruden Gaarden paa Nørregade har haft endnu et Par Ejendomme, thi 28. Sept. 1730 solgte hans Enke en hende tilhørende Gaard paa Adelgade og 4. Juni 1732 en Bod paa Nørregades nordre Side. Endelig 28. Febr. 1739 skilte hun sig af med den hende efter Forældrene tilfaldne Ejendom paa Nørregade. (Horsens Skøde- og Panteb. 1707—39. Reg.). Formentlig har hun da ved dette Tidspunkt taget Ophold hos en Datter, der var gift i Nibe, og der endte hun sine Dage.

3. *Hans Andreassen Flensburg*, døbt 13. Sept. 1691 i Horsens, død før Faderen 1708, da han ikke nævnes i dennes Skifte.

4. *Andreas Andreassen Flensburg*, døbt 5. Sept. 1694 i Horsens, død 28. Aug., begravet 31. s. M. 1695 i Horsens.

5. *Dorethe (Dorthe) Andreasdatter Flensburg*, døbt 5. Sept. 1694 i Horsens, død 27. Sept. 1728 (Dagen efter sin Ægtefælle) i Horsens.

Gift 1. Febr. 1719 i Horsens (vgl. Bevill. af 21. Jan.) med Enkemand, Borger og Skipper i Horsens *Knud Sørensen*, død 26. Sept. 1728 i Horsens.

Formentlig identisk med den *Knud Sørensen*, der 22. Apr. 1662 paa Horsens Raadstue gjorde sin borgerlige Ed og i saa Fald født i Mandbjærg. — Han var gift 1. Gang med Kirsten Jensdatter Roeden.

TREDIE SLÆGTLED.

I.

Vejer og Maaler i Horsens Niels Andreasen Flensburgs og Kirstine Herlufsdatters Børn.

1. *Andreas* (døbt *Anders*) *Flensburg*, f. 21. Maj 1716 i Horsens, døbt 24. s. M. i Klosterkirken. Død 26. Okt. 1790 i Horsens.

13. Aug. 1742 gjorde han paa Horsens Raadstue sin borgerlige Ed, betalte til Byen for sit Borgerskab 2 Rdlr. 2 Mark 8 Sk. samt til Magistraten og Skriverne deres Del, idet han angav at ville ernære sig ved Købmandsskab og anden borgerlig Næring. Samtidig fik han tilstaaet seks Aars Frihed. Allerede Aaret efter, 27. Marts, var han og en anden Horsensborger, Niels Jensen, i Aarhus Deltagere i et Møde af Repræsentanter for Aarhus Stifts Købstæder, og 28. Juni s. A. erklærede de to Kommitterede fra Horsens, at de gerne vilde forpagte Tolden, eventuelt ogsaa for Stiftets andre Købstæders Vedkommende. (Hübertz: Aktstykker til Aarhus Bys Historie. III. 312.) 11. Sept. 1747 var han i København og indgav da Ansøgning til det juridiske Fakultet om at maatte indstille sig til juridisk Eksamen for ustuderede. Han siger i Ansøgningen, at han ikke alene fra Ungdommen af har været i Tjeneste hos Justitsbetjente og saadanne brave Mænd, hvor han har haft daglig Undervisning i Lov og Ret og den her udi Landet brugelige modus procedendi, men endog formedelst stedsevarende Attraa til Lovkyndigheden, at han derved med Tiden kunde blive sig selv og Publikum til Tjeneste, ved Læsning, Øvelse og Sagers Udførelse og Forsvar for Almuen, baade i Købstæderne og paa Landet, har erhvervet sig saadan Kundskab og Praksis, at han har været beskikket og autoriseret som Prokurator ved Underretterne. Det ses da ogsaa af Horsens Bys Breve, at han allerede 3. Sept. 1737,

altsaa kun 21 Aar gammel, af Stiftamtmanden blev autoriseret som Prokurator for Enken Maren Hansdatter i Horsens. Han var da Fuldmægtig hos Sr. Peder Bering. 22. Sept. 1746, altsaa endnu førend han havde taget juridisk Eksamen, ansøgte Byfoged Rasch i Horsens Stiftamtmanden om at faa Prokurator Andreas Flensburg beskikket som Sættefiskal, da han selv var gammel og skrøbelig. (Horsens Bys Breve.) 20. Sept. 1747 blev han examinatus juris med Karakteren Bekvem (1ste Karakter), og 18. Okt. Aaret efter erholdt han kongelig Bevilling som Prokurator for alle Over- og Underretter i Aarhus Stift. (Jyske Reg. 1748 Nr. 241). 12. Sept. 1749 udvidedes Bevillingen til at omfatte Nørrejyllands Landsting samt alle Over- og Underretter i Nørrejylland. (Jyske Reg. 1749 Nr. 250). 1751 skriver Byfogden i Horsens til Stiftamtmanden i Aarhus, at han ikke ved, hvem han skal foreslaa til at udføre en Sag, »thi Flensburg, siden han fik med Consumptionen, baade som Tolder og Forpagter at bestille, lader sig sjelden bruge som Procurator, enten ved Under- eller Overretten«. (Horsens Bys Breve 1751). 19. Febr. 1751 blev Flensburg Raadmand i Horsens (Jyske Reg. 1751 Nr. 48), 13. Okt. 1758 Byfoged i Horsens samt Herredsfoged i Vor og Nim Herreder (Jyske Reg. 1758 Nr. 256), 15. Maj 1761 tillige Herredsskriver i de nævnte Herreder (Jyske Reg. 1761 Nr. 146) og endelig 20. Jan. 1769 Borgmester i Horsens (Jyske Reg. 1769 Nr. 22). I Aarene 1758—60 var han Forpagter af Familie- og Folkeskatten i Koldinghus, Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter (Rentekammerets originale Forpagtningskontrakter). 14. Maj 1777 naaede han sit Livs Højdepunkt, idet han blev udnævnt til virkelig Kancelliraad (Jyske Reg. 1777 Nr. 163).

F.s Embedsløbebane giver Indtrykket af, at han har været en driftig og foretagsom Mand, og dette Indtryk er saa langt fra at blive svækket, naar man ser hen til hans talrige Ejendomshandeler baade i og udenfor Horsens.

Allerede 1. Aug. 1741 fik han som højstbydende ved Auktion for 370 Rdlr. tilstaaet en afdøde Farver Iver Sørensens Bo tilhørende Gaard paa den sydlige Side af Store Smedegade. Skødet er dateret 2. Dec. s. A., og 29. s. M. laante han af sin afdøde Principal Peder Berings Arvinger 400 Rdlr. mod Pant i Gaarden.

(Horsens Skøde- og Panteb. 1739—66. Bl. 83 b og 84). — 15. Nov. 1746 skødede han tre ham tilhørende Boder paa Borbergades nordre Side til privilegeret Vinhandler i Horsens Johan Rodenburg. — Ved St. Hansdagstid 1752 købte han ved Auktion en Købmandsgaard, som han dog straks efter mod en Dusør af 40 Rdlr. overlod til Sr. Rasmus Toxen (Saml. til jysk Historie og Topografi, 3 V 577—79. En Horsenskøbmands Optegnelser fra det 18. Aarh.). — 23. Sept. 1752 skødede han fire Lejevaaninger, beliggende »i St. Jørgens Allé eller saakaldede Hospitalsgade«, »strækkende sig med Grund, Bygning og Gaardsrum fra Adelgaden til min (d. e. Flensburgs) Gaards Grund og Haugejord — — —, saaledes som mig samme paa Auction efter sal. Jens Pedersen d. 18. Dec. 1750 er solgt og tilslagen« (Horsens Skøde- og Panteb. 1739—66. Bl. 333 b). — 16. Apr. 1760 fik Flensburg af Enken efter residerende Kapellan i Horsens Julius Wichmann Hylle, Karen Hendrichsen, Skøde »paa to hende tilhørende og iboende Gaarde beliggende paa Syndergades syndre Side mellem Sr. Andreas Thykiers iboende Gaard og tilhørende 2 Boder paa den østre Side og den Gaard som Interessenterne udi den her anlagde Ulden Fabrique tilhørende paa den nordre Side strækkende sig — — — fra Adelgaden og synder paa — — —«. — 19. Apr. 1762 fik han »af den Uldne Fabrik« Gave- og Skødebrev paa en Kile Jord, saaledes at han fik Udkørsel til Aaen, hvorved han forbedrede den to Aar tidligere erhvervede Ejendom. (Horsens Skøde- og Panteb. 1739—66. Bl. 476. 502). — 4. Juni 1786 solgte Flensburg til Skipper Poul Rasmussen en ham tilhørende Vaaning paa »den nordre Side af Aa-Revieren mellem Sr. Andreas Thykjærs tilhørende Pakhus paa den østre Side og Udkørslen fra *min iboende Gaard* paa den vestre Side«. Medens Købs- og Salgssummerne ellers kun sjældent nævnes, ses det i dette Tilfælde, at Flensburg for denne Ejendom fik 700 Rdlr. (Horsens Skøde- og Panteb. 1766—94. Bl. 383 b.). — 7. Juni 1786 fik han af Borger og Hattemager Hans Jensen Kondrup Skøde paa en Gaard paa Søndergades nordre Side, beliggende mellem Købmand Kierkegaards Gaard paa den østre og Joel Ballins Gaard paa den vestre Side. Denne Gaard beboede Flensburg og hans Enke til deres Død, og 13. Jan. 1803 fik Datteren

Sidsel, gift med *Barfoed*, af sine Søskende Skøde paa Ejendommen for 2000 Rdlr. (Horsens Skøde- og Panteb. 1794—1811. Bl. 537). — 20. Juni 1789 laante Flensburg Avlsmand i Horsens Hans Jensen 333 Rdlr. 2 Mark mod Pant i hans to Vaaninger paa Nørregades nordre Side mellem Hans Holms tilhørende Gaard paa den vestre og Flensburgs egen Gaard paa den østre Side. (Horsens Skøde- og Panteb. 1766—94. Bl. 424). — Da Flensburg 31. Marts 1786 kautionerede for, hvad hans Fuldmægtig Stephan Jacob Stephensen i sin Egenskab af Lotterikollektør maatte blive skyldig for en eller flere Trækninger indtil 200 Rdlr., fik han af Raadstuen det Vidnesbyrd, at han ejede Hus og Gaard i Horsens af langt større Værdi tilligemed flere anselige Ejendomme paa Byens Grund og udenfor, alle ubehæftede, saaledes at Generaladministrationen for det kgl. privilegerede Tallotteri for den givne Kaution af 200 Rdlr. kunde være fuldkommen forsikret. (Horsens Skøde- og Panteb. 1766—94. Bl. 308 b.).

M. H. t. Flensburgs Ejendomme og Ejendomshandeler udenfor Horsens Bys Omraade giver Viborg Landstings Skøde- og Pantebøger følgende Oplysninger:

10. Dec. 1762 købte han en Gaard i Kleis, Raarup Sogn, af Hartkorn 8 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdk. Han bortfæstede den og solgte den 17. Apr. 1763 til Fæsteren. (1763—68. Br. 45). — 5. Maj 1771 laante han Andreas Brask af Bomholt i Alling Sogn 1000 Rdlr. mod Pant i Bomholt. (1768—72. Nr. 46). — 6. Maj 1777 fik han af Generalauditør Andreas Høyer til Voldborg Skøde paa Stauning Sognekirke i Bølling Herred med tilhørende Jordegods og Enge af Hartkorn: Kirketiende 57 Tdr. 1 Skp. 2 Fdk. $1\frac{5}{8}$ Alb., Jordegods og Enge 15 Tdr. 5 Skpr. 0 Fdk. $\frac{1}{6}$ Alb., med al anden Herlighed og Rettighed af jus vocandi et patronatus, Korn- og Kvæg-tiender, Ornamente, Landgilde og videre Rettighed, som Kirken tilhørte. (1776—79. Nr. 48). — 24. Apr. 1781 skødede han til Kongen Kaldsretten til Stauning Kirke, da »Hans Kgl. Majt. efter allerunderdanigst Ansøgning allernaadigst har udnævnt og kaldet min Søn, Hr. Ole Flensburg, til Sognepræst for Harlev og Framlev Menigheder«. (1779—86. Bl. 317 b.). — Stauning Kirketiende solgte han 16. Juni 1785 for 3700 Rdlr. til Christen Strandbygaard

i Ringkøbing. (1779—86. Bl. 786 b.). — 15. Juni 1781 laante Flensburg A. F. C. Schiønning i Ansø Mølle 998 Rdlr. mod Pant i Møllen. (1779—86. Bl. 327 b.). — Ved Skøde af 18. s. M. erhvervede han af Justitsraad Søren Hansen Seidelin Sønder Vilstrup Kirke i Koldinghus Amt med jus patronatus et vocandi samt tilhørende Korn- og Kvægtiende, Hartkorn 16 Tdr., og Kirkejord, item Kirkens Ornamente. Købesum nævnes ikke, men den Forpligtelse medfulgte, at Flensburg aarligt til hvert Snapsting skulde svare 4 % af 727 Rdlr. til Kongens Kasse. Samme Dag, som Flensburg fik Skøde paa Kirken, udstedte han til Sælgeren en Obligation for 2000 Rdlr. mod Pant i Kirken med tilhørende Herligheder. Dette Laan indfriedes 20. Juni 1792. (1779—86. Bl. 385 og 365 b.). — 9. Juni 1777 skødede Kammerraad Søren Fogh til Flensburg for en Købesum af 3500 Rdlr. Eltang Kirke i Brusk Herred med jus patronatus et vocandi samt tilhørende Ornamente og Kirkejord i den Stand, det forefandtes, Hartkorn 37 Tdr. 4 Skpr. (1779—86. Bl. 384 b.). — 18. Nov. 1775 fik han af Kammerassessor, Apoteker Smiths Enke i Horsens, Anna Marie Schönau, Skøde paa Eistrup Sogns (Vrads Herred) Konge-Korn-Tidende, Hartkorn 26 Tdr. 3 Skpr., samt Sognets Kirke-Korn og Kvægtiende med jus patronatus et vocandi, Hartkorn 29 Tdr. 5 Skpr., og desuden en Gaard i Nørtvig By, Nørre Snede Sogn. (1779—86. Bl. 486 b.). — At Flensburg var stærkt interesseret i Eltang, Sønder Vilstrup og Eistrup Kirker, er ikke saa underligt, thi hans Søn, *Thomas Flensburg*, kaldtes 1780 til Eltang og Sønder Vilstrup Sogne, og Datteren *Kirstine* blev 1774 gift med Sognepræst til Nørre Snede og Eistrup Menigheder *Niels Friborg*.

25. Juni 1787 laante Flensburg Kaptajn Hans Helmuth von Lüttichau til Skjerrildgaard 7000 Rdlr. mod Pant i Gaarden. (1786—92. Bl. 216 b.), og 14. Okt. 1790 laante han selv 6000 Rdlr. af Etatsraad de Thygeson til Bygholm mod Pant i de ham tilhørende tre Hovedparceller af Hovedgaard i Voer Herred, Skanderborg Amt, »hvilke tre Parceller efter det mig herpaa af Auktionsretten i det Skanderborgske Distrikt under 24. Juni 1790 meddelte Skøde er staaende for Hartkorn Ager og Eng 9 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb. og Skovskylid $1\frac{7}{10}$ Alb. (1786—92. Bl. 624).

Ikke en Maaned efter den heromhandlede Transaktion afgik Flensburg ved Døden efter et langt og virksomt Liv, der havde ført ham frem til Byens fornemste verdslige Stilling. Han begravedes 9. Nov. 1790 i Horsens.

I Flensburgs Borgmestertid indtraf en Begivenhed, der sikkert har haft stor Betydning for den da kun lille By, ca. 2200 Indbyggere. Det var, da der 1780 blev etableret Hof i »Palæet«, to paa Torvet liggende Gaarde, der blev sammenbyggede og indrettede af Arkitekten C. F. Harsdorff. De fyrstelige Personer, Palæet gav Husrum for, var Enkedronning Juliane Maries Broderbørn, fire russiske Prinser og Prinsesser. At ikke blot Byens Magistrat og Borgere har set hen med Forventninger til denne pludselige Ophøjelse til Residensstad for fyrstelige Personer, men at ogsaa Regeringen fuldt vel forstod, hvad dette kunde komme til at betyde for Byen, derom vidner følgende Udsnit af et Kongebrev, dateret Fredensborg 9. Sept. 1780. Brevet er fremkaldt af en Forespørgsel fra Magistraten i Horsens om, hvorledes Byen har at forholde sig m. H. t. Skatter, der maatte være at svare af de til Hoffet knyttede Personer, Rangskat, Ekstraskat og Gageskat samt Byens Skatter, derunder saavel Skat af Palæets Grunde og Bygninger samt Præsteskate, Byskat, Indkvarteringskat, Vægterskat o. a. m. Efter at Kongebrevet har givet Magistraten Forholdsregler herom, fortsætter det saaledes:

»Iøvrigt give Vi herved Magistraten og ved den for Byen tilkjende, hvorledes Vi med allernaadigst Befald har anseet al den Hjælpsomhed og Redebonhed, som Vi veed, at Byen og dens Magistrat har ved denne Lejlighed viist og viser.

Det er til Byens store Gavn, at en betydelig Summa der kan blive fortæret og tilsat ved et fyrsteligt Hofs Ophold der paa Stedet. Til dette kommer og, at Vi vil, at saadant Hof og det store Hof, som det staar i Forbindelse med, ogsaa i Horsens, og med Horsens skal være fornøjede. Hvorover Vi alvorligen paalægger Magistraten, med største Omhu og saa kjer som den har Vor kongelige Naade, at see i alle Ting derhen, at dette Hof med Byen kand være fornøyet, ligesom Vi og forvente Os af alle Byens Ind-

vaanere, at de ved en anstændig, artig og skikkelig Medfart og Opførsel kand beholde den Fordeel, som Vi have villet unde dem.«

Om Borgmesterfamiliens Liv ved vi intet af videre Betydning. Dog foreligger der i den senere Aalborg-Rektor I. H. Taubers Dagbøger nogle enkelte Optegnelser, der skal anføres her. Tauber kom Nytaarsdag 1774 til Horsens som Rektor ved Byens Skole, hvilket Embede han beklædte til 1781. Han gjorde straks efter sin Ankomst Visit hos Byens fornemme Borgere, saaledes ogsaa hos Kancelliraad Flensburgs og Kancelliraad Lichtenhjelm, og begge Steder blev han bedt til Middag. 18. Januar holdt han sin Tiltrædelsestale, og samme Dag gav han i sit Logi et Aftensmaaltid for tyve Personer, blandt hvilke Flensburg var. »Vi fik 9—10 Retter Mad, som til et Bryllup, forsynede med gammel og rød Vin. Den hele Anretning kostede 26 Rdlr. 4 Mark. Der musiceredes under Bordet, og Festen trak længe ud.« — Tauber var ved sin Ankomst til Byen hverken gift eller forlovet, og han fik derfor mange gode Tilbud, bl. a. »Cancelliraad Flensburgs ældste Datter, der blev mig tilbudt ved Cancelliraad Lichtenhjelm, som ogsaa her fik denne Kommission, fordi jeg kom der hver Tirsdag og ellers tiere. Medgiften var strax 1000 Rdlr. foruden Udstyr efter Standsmæssighed. Det var desuden, lagde han til, fordelagtigt for mig at have saadan en Svigerfader i Byen, som ved alle Lejligheder i den Forbindelse, jeg stod i med ham som Skolens Forstander, kunde nytte mig fra alle Sider. »Ja,« svarede jeg, »men er det ogsaa i Økonomien og Husbestyrelsens efter min egen Plan ligesaa fordelagtigt at have sin Svigermoder her i Byen, som maaske kunde faa i Sinde at byde og befale i mit Hus som i sit eget og anse min Kone ligesom hendes tilforn underdanige Datter, der var nødt til at danse efter hendes Pibe?« Lichtenhjelm svarede: »Der er noget i det, De siger. Jeg raader kun uden at forbinde Dem til noget.« Hun blev ikke bortgivet til Hr. F., førend Faderen havde faaet mit udtrykkelige Svar, »thi,« sagde Lichtenhjelm, »vil De have hende, som er den bedste, saa skal F. have den yngste.«¹⁾

Den af Flensburgs Døtre, som Lichtenhjelm saaledes havde i Kommission at faa afsat til Tauber, var ikke, som man af Taubers Optegnelser maa tro, den ældste, idet denne allerede forinden

¹⁾ Haandskreven Autobiografi i Stiftsbiblioteket i Aalborg. Personalhist. Tidsskr. 7. IV. 51—69. Clausen og Rist: Memoirer og Breve.

Taubers Ankomst til Horsens var blevet gift, men den ældste af Flensburgs da ugifte Døtre, nemlig *Kirstine*. Hun blev, efter Taubers Vægning ved at gifte sig med hende, allerede 19. Okt. 1774 viet til Sognepræsten til Nørre Snede og Eistrup Menigheder *Niels Friborg* (se iøvrigt Fjerde Slægtled), der altsaa er den af Tauber som F. betegnede Reserve. Den Datter, som Friborg skulde have, hvis Tauber vilde have haft *Kirstine*, var *Sidsel*, der 1778 blev gift med Konsumtionsforvalter *Hans Christian Barfoed*. — Denne Handel, hvorved der hverken blev spurgt om de paagældende Pigers Ønsker eller om, hvem af dem Friborg skulde have, — det var jo kun naturligt, at han fik den, der stod først for Tur, til at blive gift, — er et typisk Eksempel paa den Tids Ægteskabs-handeler, i hvilke Kærligheden ingen eller kun liden Rolle spillede.

Den Medgift, der blev tilbudt Tauber, hvis han vilde tage Flensburgs ældste ugifte Datter, der forøvrigt paa det Tidspunkt kun var godt 18 Aar gammel, nemlig 1000 Rdlr. »foruden Udstyr efter Standsmæssighed«, var ingen ringe Medgift og vidner om, at Flensburg »sad lunt inden Døre« og havde lagt sig noget paa Kistebunden. Og der er flere andre Vidnesbyrd herom.

Taubers Vægning ved at gifte sig med Flensburgs Datter forstyrrede ikke Flensburgs Velvilje overfor den Skole, Tauber ledede. 22. Sept. 1777 skænkede Flensburg til Skolen »en saakaldet Gaards Avl her paa Horsens Mark No. 18,« som et synligt Udtryk for Giverens Taknemlighed overfor det guddommelige Forsyn og til erkendtlig Erstatning »for den frie Undervisning og gavmilde Understøttelse«, hans tre Sønner, der alle nu var kaldede til Præsteembeder, havde nydt i Skolen. Den aarlige Lejeafgift af Gaarden skulde benyttes til Indkøb af Bøger til fattige og flittige Disciple i Skolen. Legatets Fundats er aftrykt som Bilag II.

Det, der imidlertid har bragt Flensburgs Navn ned til vore Dage, og som den Dag i Dag staar som et synligt Minde om den gode og driftige Borger, han var sin By, er de ved et Gavebrev af 23. Okt. 1790, altsaa ganske kort forinden Døden afsluttede hans Løbebane, oprettede Stiftelse

»*De Flensburgske Enkeboliger*«,
bestaaende af et i Horsens Flensburg og Hustru tilhørende »Sted,

som de have ladet opbygge og indrette til Bopæl for 8 fattige Enker saaledes, at enhver af dem deri har sin Stue med Jern-Kakkelovn og et lidet Kjøkken ved Siden og desuden et Aflukke i det i Gaarden staaende Huus til Brænde; med Stedet følger Gaards- og Hauge Plads, samt Pompevand«. Til Gaardens Vedligeholdelse henlagde Gavebrevet to saakaldte Gaardsavlinger paa Horsens Bys Mark. Fundatsen er aftrykt som Bilag III.

Bygningen er beliggende paa Horsens Nørregade, Gade Nr. 31, og er i sit Ydre bevaret uforandret, som den stod ved Gavebrevets Udstedelse. Over Indkørselsporten findes en indmuret Plade med følgende Indskrift:

FRIE BOLIG
FOR 8^T HORSENS BORGERES ENKER
OPRETTET
DET VELGIÖRENDE FORSYN TIL ÆRE
AF
CANCELLIE-RAAD ANDREAS FLENSBURG
BORGEMESTER OG BYFOGED I HORSENS
OG HANS FRUE
ANNA CATHARINA STEPHANS DATTER
HVIS VARIGHED VED GAVEBREV ER BEKRÆFTET
AAR 1790 23 OCTBR.

Tre Dage efter Gavebrevets Udfærdigelse afgik Flensburg ved Døden.

Allerede 5. Jan. 1753 havde han og hans efternævnte Ægtefælle erhvervet kongelig Bevilling paa, at den længstlevende maatte hensidde i uskiftet Bo, og 17. Febr. 1791 fik Enken Bevilling til gennem Aviserne at maatte indkalde dem, der maatte have noget at fordre efter hendes afdøde Mand.

Gift 22. Sept. 1741 i Horsens (hjemme i Huset) m. *Anne Cathrine Stephansdatter*, f. 16. Maj 1721 (Flensburgs Optegnelser, der er gengivne S. 67—68). Begravet 12. Jan. 1802, 81 Aar gl. Datter af Borger i Horsens, Interessent i Konsumtionsforpagtningen Stephan Jacobsen og Bodil Olufsdatter. — Stephan Jacobsen havde 15. Aug. 1694 i Horsens ægtet Anne Nielsdatter, der 31. Juli Aaret før var blevet Enke efter Bedemand Thomas Poulsen

Vendelbo, og Stephan Jacobsen blev ved dette sit 1ste Ægteskab Stedfader til den senere saa berømte Generalmajor, Stiftamtmand og hvid Ridder Poul Vendelbo Løvenørn. Anna Nielsdatter døde 23. Maj 1708, og 30. Sept. Aaret efter ægtede Stephan Jacobsen ovennævnte Bodil Olufsdatter. (Personalh. Tidsskr. 7. I. 19—29).

Skifte efter Flensburgs Enke ses ikke at være afholdt.

14 Børn. Se Fjerde Slægtled I.

2. *Anne Flensburg*, døbt — — — (Daaben ses ikke at være indført i Kirkebøgerne). Begravet 27. Febr. 1718 i Horsens »over 1/2 Aar«.

3. *Anna Cathrine Flensburg*, døbt 7. Maj 1719 i Horsens (Klosterkirken). Begravet 27. Okt. 1785 i Horsens.

Gift 15. Juli 1744 i Aalborg (Budolfi Sogn) m. Guldsmed i Horsens *Knud Brandt*, døbt 16. Febr. 1701 i Fredericia (Michaëlis Kirke), begravet 5. Aug. 1778 i Horsens. Søn af Borger og Indvaaner i Fredericia Rasmus Brandt og Gjertrud Pedersdatter.

4. *Bodil Flensburg*, døbt 13. Okt. 1720 i Horsens, begravet 13. Marts 1735 i Horsens.

5. *Anna Dorothea Flensburg*, døbt 10. Apr. 1722 i Horsens, begravet 13. Okt. 1725 i Horsens.

6. *Herlow Flensburg*, døbt 19. Aug. 1723 i Horsens, begravet 11. Aug. 1724 i Horsens.

7. *Marie Kirstine Flensburg*, døbt 27. Maj 1725 i Horsens, begravet 26. Aug. 1781 i Horsens.

Gift m. *Brixen Olesen Møller*, døbt 4. Febr. 1716 i Nebsager, død 25. ell. 26. Juli 1778 i Horsens. Skifte paabegyndt 26. Juli, »saasart det for Magistraten var anmeldt, at Brixen Olesen Møller ved Døden var afgangen«. Søn af Oluf Jørgensen og Kirsten Brixdatter. (Han gift 1. Gang m. Karen Jensdatter, begravet 15. Febr. 1760 i Horsens.)

8. *Dorothea Flensburg*, døbt 18. Jan. 1727 i Horsens. Ved Moderens Død 1770 conditionerede »Anne Dorethe Flensburg« paa Steensballegaard.

9. *Dorothea Maria Flensburg*, døbt 1. Marts 1730 i Horsens, begravet 28. Juli 1781 i Horsens, 56 (!) Aar gl. Ved Moderens Død 1770 conditionerede hun paa Aakjær.

10. *Herlow Flensburg*, døbt 24. Juli 1733 i Horsens, død 6. Sept. 1784 i Sønderborg. Ugift.

I sit Vitum i Anledning af Disputatsen for den medicinske Doktorgrad 1773 skriver han følgende:

»Femten Aar gammel sattes jeg i Horsens offentlige Skole under den berømte Mag. Hansens Rektorat; hans Kærlighed og Velvilje overfor mig kan jeg aldrig være tilstrækkelig taknemlig for. Forsynet med hans Testimonium rejste jeg til København og bestod Examen artium 1755 og følgende Aar den filosofiske Examen, og jeg ansaas for værdig til første Karakter til Filosofikum.

Trange Kaar tillod mig ikke at opholde mig her længe; derfor tilbragte jeg tre Aar i Jylland som Lærer for Børn, men da de Aar var gaaet, begav jeg mig atter til København, og idet jeg kastede mig over det teologiske Studium, besøgte jeg med Understøttelse af Kommunitetsstipendiet og som Alumne paa Regensen de højværdige Professorers Forelæsninger og Examinatorier. Aar 1763 underkastede jeg mig den theologiske Examen og fik Karakteren *laudabilis*, og jeg blev ansat som Inspector ved Regensen, hvor jeg udarbejdede tre theologiske Afhandlinger og en medicinsk, »Om Overensstemmelse mellem Naturens tre Riger«. Nu vendte jeg mig helt til det medicinske Studium, hvortil jeg stedse havde følt størst Lyst, og hørte først den udmærkede Oeders¹⁾ Forelæsninger over Botanik og den berømte Ascanius²⁾ over Mineralogi. Dernæst fik jeg som Lærere de berømte Professorer: Kratzenstein³⁾, der foredrog Experimentalfysik, Medicin, Kemi og speciel Therapi, Christian Rottbøll Friis⁴⁾, der holdt anatomiske, patologiske, se-meitoiske og botaniske Forelæsninger og ligeledes om Receptskrivning; ham fulgte jeg ogsaa paa botaniske Ekscursioner. Hertil

22

1) Georg Christian Oeder, 1728—91. Botaniker og Statsøkonom. Paabegyndte Udgivelsen af Billedværket »Flora danica«.

2) Peder Ascanius, 1723—1803. 1759 Professor i Zoologi og Mineralogi ved det økonomisk-naturhistoriske Amfiteater paa Charlottenborg.

3) Christian Gottlieb Kratzenstein, 1723—95. Læge og Naturforsker. 1753 Professor i Eksperimentalfysik samt Professor *medicinae designatus* ved Københavns Universitet. 1763 Professor *ordinarius*.

4) Formentlig Fejlskrift for Christen Lodberg Friis, 1699—1773. 1739 Professor *medicinae extraordinarius*, 1747 Professor *medicinae ordinarius*.

knyttede jeg Forelæsninger over Fødselsvidenskaben af den berømte og meget erfarne Berger⁵⁾), ved hvis Gunst det blev mig tilladt at opholde mig 6 Maaneder ved Frederiks Hospital og der forene denne Kunsts Theori og Praxis og lægge Haand paa Værket. Jeg hørte ham ligeledes demonstrere den medicinske og manuelle Kirurgi. Og imidlertid tilstodes der mig en Medicinerplads paa Ehlers Kollegium, hvor jeg holdt følgende Disputatser:

De transpirationis Sanctorianae usu. 1768.

De hepate. 1769, og

De febre putrida, cum continuat. 1773.

Aar 1769 ansattes jeg som medicinsk Kandidat ved Frederiks Hospital ved Gunst og Velvilje af Hospitalets Læge Fabricius⁶⁾), som jeg bør ære til min Død, da han altid har fulgt mig og mine Studier med velvilligt og faderligt Sind; ham, min udmærkede Lærer og aarvaagne Velgører, kan jeg aldrig yde saa stor en Gengæld, som det er min Skyldighed, og jeg kan heller ikke i Ord udtrykke min dybe Hengivenhed overfor ham.

Her fik jeg Lejlighed til at lære de fleste Sygdommes Symptomer, Grund og Kur at kende og udøve Lægevirksomhed under hans Ledelse. I den praktiske manuelle Kirurgi saa jeg Hospitalets meget erfarne Kirurg foretage Operationer baade paa levende Mennesker og paa Lig.

Efter at have tilbragt to Aar her paa Hospitalet, meldte jeg mig ved det medicinske Fakultet og underkastede mig den theoretiske og praktiske Examen, og jeg blev anset for værdig til at disputere for den medicinske Doktorgrad.

30. Sept. 1773 blev han doctor medicinae paa en Disputats med følgende Titel: De oleorum ex vegetabilibus expressorum salutari usu medico. 15. Sept. s. A. udnævntes han til Fysikus paa Als og Ærø med Bopæl i Sønderborg.

Skifte efter ham er forgæves eftersøgt.

11. *Bodil Flensburg*, døbt 21. Juni 1737 i Horsens, begravet 10. Jan. 1761 i Horsens. Ifølge Kirkebogen »omtrent 20 Aar gammel«, død af Brystsyge. — Ugift.

⁵⁾ Christian Johan Berger, 1724—89. Læge. 1761 Professor i Medicin og Fødsels-hjælp.

⁶⁾ Johan Christian Fabricius, 1705—75. 1760 Overmedikus ved Frederiks Hospital.

FJERDE SLÆGTLED.

I.

Borgmester og Byfoged i Horsens, virkelig Kancelliraad Andreas
Flensburgs og Anne Cathrine Stephansdatters Børn.

(De anførte Fødselsdatoer hidrører fra Andreas Flensburgs egne Optegnelser, der er gengivne som Bilag IV).

1. *Stephan Jacob Flensburg*, f. 3. Febr. 1742 i Horsens og straks hjemmedøbt, død 5 Timer gammel. Begravet 6. Febr. 1742 i Horsens.

2. *Stephan Jacob Flensburg*, f. 6. Maj 1743 i Horsens, døbt 12. s. M., begravet 31. Okt. 1809 i Aarby. (Wibergs Præstehistorie angiver Dødsdatoen som 21. eller 31. Okt.).

1762 Student fra Horsens. 26. Juni 1765 cand. theol. 2. Juni 1768 kaldet til Sognepræst for Aarby Menighed i Sjællands Stift, ordineret 23. Nov. s. A.

Gift 13. Nov. 1771 i Horsens if. Kongebrev af 4. s. M. m. *Sara Kirstine Frimodt*, døbt 6. Aug. 1752 i Horsens, død 7. Nov. 1817. Datter af Sognepræst til Horsens Vor Frelzers Sogn Niels Mikkelsen Frimodt og Karen Hofgaard.

En Datter. Se Femte Slægtled I.

3. *Bodil Flensburg*, f. 14. Apr. 1744 i Horsens, døbt 17. s. M., død 15. Juni 1748, begravet 18. s. M. i Horsens.

4. *Niels Flensburg*, f. 10. Juli 1745 i Horsens, døbt 17. s. M., begravet 24. s. M. i Horsens.

5. *Kirstine Flensburg*, f. 9. Juli 1746 i Horsens, døbt 13. s. M., død 14. s. M., begravet 19. s. M. i Horsens.

6. *Niels Flensburg*, f. 22. Okt. 1747 i Horsens, døbt 29. s. M., død 26. Juni 1748 i Horsens.

7. *Niels Flensburg*, f. 26. Jan. 1749 i Horsens, døbt 31. s. M. Død 18. Dec. 1755, begravet 23. s. M. i Horsens.

8. *Thomas Flensburg*, f. 20. Juli 1750 i Horsens, døbt 24. s. M. Død 21. Apr. 1830 i Eltang.

1770 Student fra Horsens. 1774 cand. theol. 29. Nov. 1780 succederende Sognepræst til Eltang og Vilstrup Sogne i Ribe Stift, ordineret 24. Jan. 1781. — — I »Vejle Amts Aarbøger« 1925, S. 193 f., fortælles, at Præstegaarden i Eltang ved Flensburgs Embedstiltrædelse var saa temmelig tarvelig, at dette var Grunden til, at han ikke vilde bebo den, hvorfor hans Fader købte Nørre Stenderupgaard, som Sønnen saa beboede til sin Død 1830, medens hans to Søstre boede i Præstegaarden, der var opført 1660 i Stedet for den under Svenskekrigen afbrændte. Helt korrekt er denne Historie næppe. Flensburgs Fader, den gamle Kancelliraad, havde allerede 1777 købt Eltang Kirke, men da det viste sig, at Kaldsretten laa til Annekssognet Vilstrup Kirke, købte han ogsaa denne 18. Juni 1781, altsaa *efter* at Sønnen havde faaet Succession paa Kaldet, og kort forinden hans Bryllup skulde staa. Men allerede 6. Jan. s. A., altsaa forinden Ordinationen, havde Thomas Flensburg, — dog vel for Faderens Penge, — købt Nørre Stenderupgaard for 3664 Rdlr. Grunden til dette Ejendoms køb er dog maaske *ikke alene* at søge i Præstegaardens Tilstand, men ogsaa deri, at Embedets Indehaver endnu levede, — han skal ifølge Wibergs Præstehistorie have levet endnu tre Aar senere, — og hans Successor har vel, da Præstegaarden næppe havde Plads til to Familier, og han selv tænkte paa at stifte Hjem, derfor maattet sørge for at skaffe sig en anden Bolig, og det blev saa Nørre Stenderupgaard, der blev Præstefamiliens Hjem i en lang Aarrække. Her blev, — ifølge Beretningen i »Vejle Amts Aarbøger«, — ogsaa baade Præste-, Kirke- og Kongetienden, der blev betalt i Korn, leveret i en Baggaard, der endnu benævnes Tiendegaarden. Nørre Stenderupgaard har, siden Flensburg erhvervede den, været i Familiens Eje i mere end halvandet hundrede Aar, idet den 1816—43 ejedes af Sønnen *Andreas Flensburg*, derefter af dennes Efterfølger i Ægteskabet med Christiane Birgitte Monrad, Kaptajn *Carl Bentzen*, efter hvis Død 1857 Gaarden købtes af *Niels Thygesen Flensburg*. Derefter tilhørte den dennes Søn *Christian August Flensburg* til 1893 og derefter dennes Bro-

derson *Niels Thygesen Flensburg*, der ejede den til sin Død 1933. — — 30. Juni 1792 indberettede Thomas Flensburg, at han 15. s. M. af sin Moder havde købt og faaet Skøde »paa de hende forhen tilhørende Eltang og Sønder Vilstrup Kirker i Ribe Stift med jus patronatus et vocandi«. Købesummen var 3500 Rdlr. — — 1822 købte han en Halvgaard, Simons Gaard kaldet, som han lagde sammen med Nørre Stenderupgaard. Desuden opbyggede han Præstegaarden. Thomas Flensburg synes saaledes at have arvet en ikke ringe Del af Faderens Foretagsomhed.

Gift 3. Aug. 1781 i Hatting Sogn m. *Karen Thygesen*, f. 9. Juli 1751 paa Matrups i Tyrsting Sogn. Død. 1. Marts 1823 i Eltang. Datter af virkelig Kancelliraad Niels Thygesen til Matrups og Helle Ammitzbøll.

Fire Børn. Se Femte Slægtled. II.

9. *Bodil Flensburg*, f. 26. Okt. 1751 i Horsens, døbt 29. s. M. Begravet 8. Juli 1774 i Guldager.

Gift 9. Nov. 1773 i Horsens m. Sognepræst til Guldager Menighed i Ribe Stift *Niels Holmboe Thorup*, f. 30. Marts 1733 i Sønder Vissing. Død 30. Marts 1803 i Guldager. Søn af Skoleholder Niels Jørgensen Thorup og Gedske Krag. (Han gift 2. Gang m. Vibeke Margrethe Thun, f. 1. Marts 1757 i Hjortlund ved Ribe. Død 29. Jan. 1830 i Ribe. Datter af Sognepræst til Øster Linnet i Frøs Herred Peder Nielsen Thun og Elisabeth Andreasdatter Lange).

1753 Student fra Horsens. 11. Dec. 1761 cand. theol. 2. Febr. 1770 succederende Sognepræst til Guldager. Tiltraadte Embedet efter Formandens Død 1. Dec. 1772. Ordineret 26. Febr. 1773. Epitafium i Guldager Kirke.

10. *Ole Flensburg*, f. 30. Jan. 1753 i Horsens, døbt 5. s. M. Død 10. Juli 1805 i Harlev.

1770 Student fra Horsens. 26. Sept. 1774 cand. theol. 17. Juli 1778 Sognepræst til Klovborg, Thyrsting og Grædstrup Menigheder i Aarhus Stift. Ordineret 7. Aug. s. A. 18. Apr. 1781 Sognepræst til Harlev og Framlev Menigheder i Aarhus Stift. Provst. Til det første Embede havde Justitsraad Thyge Thygesen til Matrups Kaldsretten, som han altsaa udøvede overfor Ole Flensburg, der



Sognepræst Thomas Flensburg (1750—1830), hans Hustru
Karen Thygesen (1751—1823) og deres 3 Børn.



Gaardejer Niels Thygesen Flensburg (1790—1881) med Familie
i Nørre Stenderupgaards Have 1876.



Eltang Kirke.

to Aar senere skulde blive hans Svoger. Kaldsbrevet er dateret 12. Maj 1778, den kongelige Konfirmation 17. Juni s. A.

1770, kun 17 Aar gammel, udgav han i Trykken: Lovtale over Jens Jørgen Lindvig. I Nyerup og Krafts Litteraturleksikon bemærkes i denne Anledning: »Da Flensburg endnu den Gang frekventerede Skolen, saa troer man, at han er bleven hjulpen af sin Rektor, som var P. Tetens«. — 1775 udgav han en Disputats: De miraculo, qvo Christus ficui sterili maledixit.

Om Flensburgs Virksomhed som Præst skal følgende Uddrag af Aarhus Stifts Visitatsbøger anføres:

»1794 3/10 holdtes Visitats i Harlev og Framlev Sognekald af Biskop Hector Frederic Janson. Her fandtes alt at være i meget god Forfatning, da Sognepræsten, Hr. Ole Flensburg, som tillige er Provst i dette Herred, vedbliver at føre sit Embede med den Flid, Indsigt og Virksomhed, som kan ventes af hans Duelighed og retsindige Tænkemaade, hvormed han og hidindtil haver skaffet sand Nytte i alle Henseender. Dette erfarede da og denne Dag med Fornøjelse, saavel af hans Foredrag som og ved Ungdommens Overhørelse, hvor der overalt hørtes rigtige og forstandige Svar, der kunde bekræfte den Formeening, man haver om denne Mee-nigheds Oplysning og Sædelighed. Provst Flensburg haver forhen været i Kloborg og Thyrsting Herred, men er kaldet hertil i 1781, da Kaldsretten blev afstaaet til Kongen. Hans Alder er 41 Aar«.

Om Præstegaarden siges ved samme Lejlighed, at den »er i fortrinlig god Stand og anseelig forbedret i Provst Flensburgs Tiid«.

Skifte efter ham blev ikke afholdt, idet hans Enke og deres eneste Søn til Framlev Herreds gejstlige Skifteprotokol anmeldte, at de »selv i Kjerlighed uden Skifterettens Mellekomst« vilde dele med hverandre.

Gift 3. Aug. 1780 i Tyrsting Sogn m. *Charlotte Amalie Thygesen*, f. 19. Dec. 1747 paa Matrup i Tyrsting Sogn. Død 21. Juli 1832 i Skivholme Sogn. Søster til Broderen Thomas' Hustru.

En Søn. Se Femte Slægtled III.

II. *Kirstine Flensburg*, f. 1. Okt. 1755 i Horsens, døbt 5. s. M. Død 2. Sept. 1828 i Eltang Præstegaard.

Gift 19. Okt. 1774 i Horsens m. Sognepræst til Nørre Snede og Ejstrup Sogne i Aarhus Stift *Niels Friborg*, døbt 31. Dec. 1734 i Viborg (Sortebrødre Sogn). Død 9. Aug. 1809 paa Donsgaard i Alminde Sogn. Søn af residerende Kapellan til Viborg Graabrødre, senere Sognepræst til Herslev og Viuf i Ribe Stift Niels Nielsen Friborg og Anna Pedersdatter Wandel.

1753 Student fra Viborg. 16. Dec. 1755 cand. theol. 16. Sept. 1771 kaldet paa Succession til Skanderup, men tiltraadte ikke Embedet. 30. Marts 1774 Sognepræst til Nørre Snede og Ejstrup. 6. Dec. 1805 Afsked.

12. *Sidsel Flensburg*, f. 30. Dec. 1757 i Horsens, døbt 1. Jan. 1758. Død 27. Maj 1778 i Alminde Sogn og betegnes da »af Donsgaard«, som hun ejede.

Gift 4. Nov. 1778 i Horsens m. Konsumtionsforvalter i Horsens *Hans Christian Barfoed*, f. 13. Juni 1731 i Assens. Begravet 13. Maj 1788 i Horsens. Søn af Borgmester i Assens Hans Pedersen og Else Cathrine Barfoed.

10. Nov. 1779 og 19. Okt. 1781 fik Ægtefællerne Skøde paa en Grund paa Søndergades nordre Side. Denne Ejendom afhændede hun, efter at hun var blevet Enke, 13. Juni 1791 til Borgmester i Horsens N. C. Carøe (Horsens Skøde- og Pantebog 1766—94. Bl. 484). Som ovenfor under Omtalen af Faderens Ejendomshandler nævnt, fik hun 1803 af sine Søskende Skøde paa den af hendes Forældre sidst beboede Ejendom paa Søndergades søndre Side. Hun solgte Ejendommen, »saaledes som hun den selv har ejet og sidst beboet«, 1808 ved Skøde af 21. Juni, og den betegnes da med Matrikelnumret 122. (Horsens Skøde- og Pantebog 1794—1811. Bl. 537).

13. *Anna Cathrine Flensburg*, f. 7. Marts 1759 i Horsens, døbt s. D. Begravet 17. s. M. i Horsens.

14. *Niels Flensburg*, f. 3. Juli 1760 i Horsens, døbt 6. s. M. Død 6. Okt. s. A. Begravet 13. s. M. i Horsens.

FEMTE SLÆGTSLED.

I.

**Sognepræst til Aarby Menighed Stephan Flensburgs og
Sara Kirstine Frimodts Datter.**

Ane Cathrine Karen Hofgaard Flensburg, f. 10. Dec. 1779 i Aarby. Død 16. Aug. 1807 paa Aunsøgaard.

Gift 1779, antagelig i Aarby Sogn, m. Forpagter af Aunsøgaard *Johan Bernhard Selmer*, f. 3. Maj 1767. Død 10. Sept. 1816 paa Aunsøgaard.

(Aarby Sogns Daabs- og Vielsesprotokoller fra før 1800 er gaaet tabt. De anførte Data for J. B. Selmer og Hustru findes paa Ligsten i Aunsø Kirke).

II.

**Sognepræst til Eltang og Sønder Vilstrups Menigheder Thomas
Flensburgs og Karen Thygesens Børn.**

1. *Anna Cathrine Helene Flensburg*, f. 13. Okt. 1783 i Eltang. Død 19. Juni 1863 i Fredericia (Trinitatis Sogn).

Gift 10. Dec. 1804 i Eltang m. Købmand i Fredericia, Stads-
hauptmand *Christian Theodor Thomsen*, f. 6. Okt. 1778 i Fredericia (Trinitatis Sogn). Død 10. Okt. 1821 i Fredericia (Trinitatis Sogn). Søn af Borgmester i Fredericia Thomas Thomsen og Mette Cathrine Clod.

2. *Helene Flensburg*, hjemmedøbt 26. Juni 1784 i Eltang. Begravet 20. Aug. s. A. og ssts. Skal være død ved, at nogle Gæster havde lagt deres Overtøj paa den Seng, i hvilken hun laa, hvorved hun blev kvalt.

3. *Andreas Nicolaj Flensburg*, f. 5. Okt. 1785 i Eltang. Død 3. Okt. 1843 ssts.

Var 1809—12 Kontorist paa Herredskontoret i Skanderborg. Fra 1816 til sin Død Ejer af Nørre Stenderupgaard.

Gift 5. Juni 1831 i Eltang m. *Christiane Birgitte Monrad*, fra Hvilberggaard, f. 1782 paa Haughus, fremstillet i Jelling Kirke 11. Aug. Død 16. Marts 1851 i Aarhus Domsogn. Datter af Marcus Nicolai Monrad. — Hun gift 2. Gang 23. Dec. 1844 i Aarhus Domsogn m. Købmand i Aarhus, Borgerkaptajn *Carl Bentzen*, hjemmedøbt 25. Dec. 1790 i Gaverslund. Død 17. Sept. 1857 i Aarhus Domsogn. Han var ved Vielsen Enkemand, idet hans første Hustru, Elisabeth, f. Schmidt, var død 2. Sept. 1843 i Aarhus Domsogn. — Ved sit Ægteskab med Christiane Birgitte Flensburg blev Bentzen Ejer af Nørre Stenderupgaard.

Ingen Børn.

4. *Niels Thygesen Flensburg*, f. 5. Okt. 1790 i Eltang. Død 12. Aug. 1881 ssts.

Ejede til 1835 en Gaard i Sønder Vilstrup og købte 1857 paa Auktion efter Søsterens Mand, Carl Bentzen, Nørre Stenderupgaard. Ejede senere Ravnholt i Gesten Sogn.

Gift 22. Febr. 1816 i Sørup m. *Helene Cathrine Thomsen*, f. 14. Nov. 1785 i Sørup. Død 16. Apr. 1864 i Eltang. Datter af Sognepræst til Sørup Andreas Thomsen og Marie Pedersdatter Iversen.

Fem Børn. Se Sjette Slægtled I.

III.

Sognepræst til Harlev og Framlev Menigheder Ole Flensburgs og Charlotte Amalie Thygesens Søn.

Andreas Nicolaj Flensburg, f. 12. Jan. 1782 i Harlev. Død 1. Nov. 1848 i Vellev.

1799 Student, privat dimitteret. 16. Juni 1804 cand. theol. 17. Maj 1805 Sognepræst til Borum og Lyngby Menigheder i Aarhus

Stift, ordineret 23. s. M. 20. Dec. 1826 Sognepræst til Skivholme og Skovby Menigheder i samme Stift. 25. Sept. 1841 Afsked.

Om hans Virksomhed som Præst giver nedenstaaende Uddrag af Aarhus Stifts Visitatsbøger Underretning:

»1810 20/7 visiteredes Borum i Borum Kirke. Præsten, Hr. Flensburg, prædikede over 2. Tim. 2.—7., en god Prædiken. Talrig Forsamling af voxen Ungdom især Fruentimmer, som viste en usædvanlig og ualmindelig god Oplysning. Den bedste Menighed af dem, jeg hidtil i Aar har truffet paa mine Visitatsrejser. Ingen Klager«.

»1817 Onsdagen den 4. Juni visiteredes begge Menigheder i Borum Kirke. Forsamlingen af den confirmerede Ungdom, ligesom af øverste Klasse af Skoleungdommen var meget talrig. Af de ældre vare og flere tilstede. Orden og Opmærksomhed herskede under Forretningen, som begyndte Kl. 10 og endte Kl. 1. Præsten, Hr. Flensburg, prædikede over Texten, en god Prædiken, god Anstand og udvortes Gaver; katekiserede meget vel«.

»Skivholme og Lyngby visiteret 2. Aug. 1832.

Præstens Ministerialbøger gave Anledning til adskillige Bemærkninger angaaende deres Førelse. Hjemmedaab hidtil meget brugt. Forsømt Til- og Afgangslisterne og Jævnførelsesregisteret. Ministerialbøgerne her behøve Provstens nøjagtige aarlige Eftersyn.

I Kirken: Præsten Hr. Flensburg messede ret godt, men prædikede en meget maadelig componeret Prædiken uden Papiirer, som havde alle Mærker af at være extemporeret. Han catekiserede heller ikke synderligt godt. Han lader til at være en god, men ikke begavet Mand. Embedet gaar som det kan og vil efter Omstændighederne«.

Der er, som det vil ses, en kendelig Nedgang i Bedømmelserne fra 1810 til 1832.

Gift 27. Sept. 1805 i Randers m. *Cecilie (Sille) Marie Bay*, f. 8. Juli 1778 i Randers. Død 23. Aug. 1840 i Skivholme. Datter af Borger i Randers Jens Bay og Inger Kirstine Ebbesen.

I Ægteskabet skal der have været 12 Børn, af hvilke dog kun 6 kendes. Se Sjette Slægtled II.

SJETTE SLÆGTLED.

I.

**Gaardejer Niels Thygesen Flensburgs og Helene Cathrine
Thomsens Børn.**

1. *Cathrine Marie Flensburg*, f. 13. Juni 1817 i Sønder Vilstrup Sogn. Død 26. Marts 1867 paa Ravnholt. — Ugift.

2. *Marie Andrea Flensburg*, f. 7. Maj 1819 i Sønder Vilstrup Sogn. Død 20. Aug. 1890 paa Ravnholt. — Ugift.

3. *Thomas Nicolai Flensburg*, f. 13. Juli 1821 i Sønder Vilstrup Sogn. Død 1. Nov. 1854 paa Ravnholt. — Ugift.

1844 Student fra Ribe.

4. *Andreas Vilhelm Flensburg*, f. 18. Apr. 1823 paa Ravnholt. Død 16. Nov. 1909 i Kolding.

Landmand. Ejede efter Faderen Ravnholt til 1876, derefter ogsaa Skovmøllen og fra 1893 til 1902 Nørre Stenderupgaard.

Gift 25. Jan. 1860 m. *Else Marie Müller*, f. 14. Dec. 1835 i Vorbasse Sogn. Død 16. Nov. 1900 i Eltang Sogn. Datter af Landinspektør Jens Repsdorph Müller og Else Marie Koed.

7 Børn. Se Syvende Slægtled I.

5. *Christian August Flensburg*, f. 16. Sept. 1826 paa Ravnholt. Død 24. Jan. 1893 paa Nørre Stenderupgaard.

1847 Student fra Ribe. Deltog i Felttoget 1849 som Underlæge og var senere Landmand. Overtog Nørre Stenderupgaard efter Faderen. — Ugift.

II.

Sognepræst til Skivholme og Skovby Menigheder Andreas Nicolaj Flensburgs og Cecilie (Sille) Marie Bays Børn.

1. *Ole Flensborg*, f. 28. Juli 1806 i Borum Sogn. Død 22. Juli 1868 i Vellev Sogn.

1826 Student fra Aarhus. 24. Okt. 1832 cand. theol. 24. Maj 1836 Sognepræst til Ljørslev og Ørding Menigheder paa Mors. Ordineret 31. Aug. s. A. 17. Dec. 1840 Sognepræst til Vellev Menighed i Aarhus Stift.

Gift 10. Dec. 1836 i København m. *Johanne Marie Bache*, f. 11. Sept. 1811 i Køge. Død 18. Okt. 1884 i Vellev. Datter af senere Toldkontrolør i København Frederik Christian Emil Bache og Marie Cathrine Ovesen.

Tre Døtre. Se Syvende Slægtled II.

2. *Johan Ahrent Flensborg*, f. 18. Dec. 1807 i Borum. Død 20. Juli 1880 i Hvorslev.

1826 Student fra Aarhus. 19. Apr. 1831 cand. theol. 9. Juni 1835 Sognepræst til Gjøøl Menighed i Aalborg Stift. Ordineret 8. Aug. s. A. 29. Okt. 1845 Sognepræst til Hvorslev og Gjærning Menigheder i Aarhus Stift.

Gift 7. Sept. 1835 i Dallerup Sogn m. *Mette Schalstrup*, f. 22. Sept. 1805 paa Vindum Overgaard i Vindum Sogn. Død 14. Nov. 1885 i Hvorslev. Datter af Ejer af Tovstrup Mølle i Dallerup Sogn, senere Forpagter af Lyngballe i Lading Sogn Vilhelm Schalstrup og Cathrine Sophie Petersen.

Fem Børn. Se Syvende Slægtled III.

3. *Charlotte Amalie Kirstine Flensburg*, f. 28. Okt. 1808 i Borum. Død 23. Aug. 1875 i Randers.

Gift 1. Gang 31. Juli 1831 i Skivholme m. Hattemager i Randers *Søren Barlach*, f. 12. Maj 1799 i Randers. Død 9. Sept. 1832 i Randers. Søn af Hattemager i Randers Johan Henrik Barlach og Mette Sophie Christensdatter. Barlach var ved sit Ægteskab Enkemand efter Marie Luytkis, der var død 12. Okt. 1826 i Randers.

Gift 2. Gang 23. Febr. 1836 i Skivholme m. Bagermester i

Randers *Mogens Borup Cortsen*, f. 12. Marts 1809 i Randers. Død 11. Juli 1869 i Randers. Søn af Købmand i Randers Rasmus Cortsen og Christiane Hansen.

4. *Helene Flensburg*, f. 30. Marts 1813 i Borum. Død 24. Jan. 1882 i Værum Møllegaard i Værum Sogn.

Gift 12. Jan. 1832 i Skivholme m. Ejer af Værum Møllegaard *Jens Christian Lund*, f. 22. Dec. 1806 paa Tjele Møllegaard i Tjele Sogn. Død 10. Juli 1844 paa Værum Møllegaard. Søn af Godsforvalter, Kammerraad *Jens Christian Lund* og *Margrethe Wolff*.

5. *Anna Elisabeth Flensburg*, f. 22. Marts 1817 i Borum. Død 11. Marts 1877 i Grundfør Mølle i Grundfør Sogn.

Gift 12. Okt. 1841 i Skivholme med *Carl Thomsen*, f. 6. Maj 1810 i Fredericia (Trinitatis Sogn). Død 5. Maj 1873 i Skivholme. Søn af ovennævnte Købmand og Stadshauptmand i Fredericia *Christian Theodor Thomsen* og *Anna Cathrine Flensburg*, Datter af *Thomas Flensburg*, se Femte og Sjette Slægtled.

1829 Student fra Fredericia. 12. Juli 1834 cand. theol. 11. Nov. 1841 Sognepræst til Skivholme og Skovby Menigheder efter sin Svigerfader.

Efter deres Sølvbryllup oprettede han og Hustru et Legat, stort 300 Rdlr., hvis Renter uddeles til Trængende udenfor Fattigvæsenet. Fundats af 12. Dec. 1869, kgl. konf. 12. Jan. 1870.

6. *Thøger Lassen Althalt Flensborg*, f. 15. Aug. 1820 i Borum. Død 2. Nov. 1869 i Niær Præstegaard i Haurum Sogn.

1839 Student, privat dimitteret. 28. Apr. 1846 cand. theol. 6. Nov. 1847 personel Kapellan hos Sognepræsten til Lading, Faarup og Sabro Menigheder i Aarhus Stift. Ordineret 12. Jan. 1848. 16. Juni 1849 Sognepræst til Haurum og Sald Menigheder i Aarhus Stift. Niær Præstegaard ligger i Haurum Sogn.

Gift 22. Marts 1850 i Lading med *Emilie Mathilde Marie Saabye*, f. 25. Dec. 1820 i Skivholme. Død 10. Aug. 1893 i Roskilde. Datter af Sognepræst til Lading, Farup og Sabro Menigheder *Erhard Saabye* og *Susanne Schmidt*.

Seks Børn. Se Syvende Slægtled IV.



Johanne Marie Flensborg f. Bache.
1811—1884.



Sognepræst Ole Flensborg.
1806—1868.



I Velvev Præstegaards Have o. 1860.



Mette Flensborg f. Schalstrup.
1805—1885.



Sognepræst Johan Ahrent Flensborg.
1807—1880.



Familien foran Hvorslev Præstegaard o. 1870.

SYVENDE SLÆGTLED.

I.

Gaardejer Andreas Vilhelm Flensburgs og Else Marie Müllers Børn.

1. *Helene Cathrine Flensburg*, f. 29. Apr. 1861 paa Ravnholt. Død 7. Jan. 1929 i Eltang Sogn. — Ugift.

2. *Elise Nielsine Flensburg*, f. 12. Apr. 1863 paa Ravnholt. Lever siden 1921 hos en gift Datter i Kitzbühl i Tyrol.

Gift 28. Juli 1888 i Eltang Sogn m. Købmand i Kolding *Jens Hansen Thirslund*, f. 26. Sept. 1850 i Ærøskøbing. Død 23. Marts 1898 i Kolding. Søn af Skibsfører Jens Hansen Thirslund og Jensine Svane.

3. *Nicoline Christiane Flensburg*, f. 27. Marts 1865 paa Ravnholt. Død 17. Apr. 1918 i Gesten Sogn.

Gift 18. Apr. 1888 i Eltang Sogn m. Forpagter, fra 1899 Ejer af Ravnholt *Carl Emanuel Brødsgaard*, f. 27. Febr. 1840 i Harte Sogn. Død 10. Okt. 1914 paa Ravnholt. Søn af Gaardejer Niels Brødsgaard og Karen Nielsdatter Lynggaard.

4. *Niels Thygesen Flensburg*, f. 18. Apr. 1867 paa Ravnholt. Død 16. Apr. 1933 paa Nørre Stenderupgaard.

1887 Landbrugskandidat. 1894 Sekondløjtnant. 1893 Forpagter af Nørre Stenderupgaard, fra 1902 til sin Død Ejer af samme. I en længere Aarrække Medlem af Menighedsraadet og Væрге for Eltang og Sønder Vilstrup Kirker.

Gift 1. Gang 18. Apr. 1893 i Eltang Sogn m. *Lovise Munk Harboe*, f. 27. Jan. 1868 i Skanderup Sogn. Død 27. Juli 1909 paa Nørre Stenderupgaard. Datter af Sparekassebogholder Louis Harboe og Emilie Holst.

Gift 2. Gang 24. Sept. 1910 i Stege m. *Jensine Nielsen Kamp*, f. 23. Nov. 1874 i Stege. Datter af Forpagter af »Provstegaarden« i Stege Sogn Niels Peter Jensen Kamp og Bodil Kirstine Hansen.

Af 1. Ægteskab 11, af 2. Ægteskab 5 Børn. Se Ottende Slægtled I.

5. *Jens Christian Hartvig Flensburg*, f. 14. Dec. 1869 paa Ravnholt. Død 25. Jan. 1873 paa Ravnholt.

6. *Thomas Christian Flensburg*, f. 3. Aug. 1873 paa Ravnholt.

Købte 1897, 23 Aar gammel, Gaarden Bygebjærg i Hejls Sogn for 114.500 Kr. I Gaardens gamle Have plantede han mange sjældne Træer og beplantede desuden en Td. Sandjord ved Engen og langs Hejlsminde med Gran- og Løvtræer. Købte 1909 Gamle Skamlinggaard, 36 Tdr. Land, med forfaldne Bygninger for 14.000 Kr. Brakkede Vestskraaningerne til Beplantning med sjældne Naale- og Løvtræer, større og ganske smaa, som han købte i Hannover. De smaa opelskedes i Haven paa Bygebjærg, og Beplantningen paabegyndtes 1910 med mere almindelige Naaletræer. Mange Arter er voksede godt til, ligesom Grupper af Cypres, Tuja, Tax og andre er lykkedes godt.

Fra 1920 til 1927, da hans Søn overtog Bygebjærg, og han selv flyttede til Gamle Skamlinggaard, havde Kirkens Korshær gratis Hvilehjem paa Gaarden i Sommertiden, og i de følgende to Aar var fattige Kvinder, det ene Aar med 24, det andet Aar med 16 Børn, fra Københavns Vesterbrokvarter indkvarterede i en Skovhytte i Bøgeskoven paa Østsiden og i en i 1926 købt Bygning ved Hovedvejen. Denne sidste Bygning blev i 1936 overladt Nationalsocialisternes S. A. til Vandrehjem og Mødelokale.

1936 baandlagde Overfredningsnævnet ca. ¼ af Ejendommen, de højeste Bakker, til Adgang for Publikum, der dog allerede i flere Aar havde haft Tilladelse til at færdes der. Paa Mødepladsen har der været afholdt Møder med indtil 8000 Deltagere og med Ministre og andre ledende Mænd som Talere. Saaledes har I. C. Christensen, Madsen-Mygdal, Rytter, flere konservative Mænd og en enkelt Socialdemokrat, K. M. Klausen, samt H. P. Hanssen Nørremølle talt her. 1937 afholdtes paa Mødepladsen et L. S.



Emilie Mathilde Maria Flensborg
f. Saabye. 1820—1893.



Sognepræst Thøger Lassen Althalt
Flensborg (1820—1869).



Fra Nær gamle Præstegaard. Efter Tegning af Hakon Spliid.



**Charlotte Amalie Kirstine Cortsen
f. Flensburg. 1808—1875.**



**Bagermester Mogens Borup Cortsen.
1809—1869.**



**Anna Elisabeth Thomsen f. Flensburg.
1817—1877.**



**Sognepræst Carl Thomsen.
1810—1873.**



Louise Munk Flensborg f. Harboe.
1868—1909.



Proprietær Niels Thygesen Flensborg.
1867—1933.



**Plantageejer Stephan Eduard Ludvig Hald
(1810—1873) og Hustru,
Cecilie Marie f. Flensborg (1837—1920).**



**Sognepræst Vilhelm Schalstrup
Flensborg (1836—1921).**



**Louise Charlotte Augusta
Frederikke Flensborg f. Lauritzen (1846—1921).**



Ferslev Præstegaard.

Møde med vistnok de fleste Deltagere, der har været samlede paa Skamlingsbanken, ca. 40.000. Grunden til, at dette og andre Møder har været afholdt her, er dels den til store Møder særligt egnede Plads og dels, at der ikke maa afholdes politiske Møder paa Skamlingsbankens nationale Mødeplads. Sanglege, hvori til Tider deltog flere hundrede Unge, ligesom Opvisninger af Gymnaster fra Ollerup og Snoghøj Gymnastikskoler er afholdt paa Ejendommens Græsarealer. I 1941 er der afholdt Førerskole for unge Mennesker fra Sønderjylland med Ophold i Skovhuset og Spisning i Kælderen. Datteren Johanne Flensburgs Ægtefælle, August Varming, var da Leder af Gymnastiken og Sporten.

Fra 1928 har Anlægget været besøgt af flere Husmandsforeninger og Skoler, og fra 1933 har der været fri Adgang for Publikum. Det besøges aarligt af mellem 2 og 3000 Mennesker.

1927 begyndte han Anlægget af Haven og fortsatte i Aarene derefter med Opførelsen af Drivhuse og Akvarium. En Del af Marken ved Bygningerne blev indtaget til Beplantning med udenlandske Stauder og Buske, saaledes fra Kina, Japan, Sibirien, Tibet, New Zealand, Amerika, Sydeuropa o. fl. a. Steder. Ogsaa fra Norge og Alperne har Flensburg hjembragt Grantræer og vilde Planter, der nu vokser i »Skamlings botaniske Anlæg«.

Gift 18. Apr. 1900 i Kolding m. *Carla Juliane Vibe-Petersen*, f. 14. Juni 1870 i Herslev ved Fredericia. Datter af dav. Ejer af Luiselund i Herslev Sogn, 1873—1887 af Krogager i Sønder Bjært Sogn, derefter Rentier i København Peter Emanuel Høstmark Petersen og Ingertine Dorthea Cathrine Christensen.

7 Børn. Se Ottende Slægtled II.

7. *Jens Hartvig Flensburg*, f. 17. Aug. 1875 paa Ravnholt. Død 1. Nov. 1875 paa Skovmøllen ved Kolding.

II.

Sognepræst til Vellevej Menighed Ole Flensborgs og Johanne Marie Baches Børn.

1. *Cecilie Marie Flensburg*, f. 26. Nov. 1837 i Ljørslev. Død 13. Marts 1920 i København.

Gift 20. Okt. 1869 i Velleb m. *Stephan Eduard Ludvig Hald*, f. 4. Aug. 1810 i Ketterup. Død 6. Marts 1873 paa Lystrupgaard i Vindblæs Sogn. S. af Sognepræst til Ketterup og Gøttrup Menigheder i Aalborg Stift, senere Stiftsprovst i Aarhus Johan Peder Hald og Cathrine Elisabeth Smidt.

Hald var først Styrmand, derefter Ejer af en Bomuldsplantage i Alabama og deltog som Kaptajn i Krigen mellem Nord- og Syd-staterne paa de sidstes Side. Efter sin Hjemkomst til Danmark Ejer af Lystrupgaard i Vindblæs Sogn.

2. *Charlotte Helene Elisabeth Flensborg*, f. 22. Juni 1839 i Ljørslev. Død 26. Marts 1876 i Aarhus. — Ugift.

3. *Emilie Frederikke Christiane Flensborg*, f. 18. Sept. 1840 i Ljørslev. Død 1. Okt. 1916 i København. — Ugift.

III.

Sognepræst til Gøl Menighed i Aalborg Stift, senere til Hvorslev og Gerning Menigheder i Aarhus Stift Johan Ahrent Flensborgs og Mette Schælstrups Børn.

1. *Vilhelm Schalstrup Flensborg*, f. 19. Dec. 1836 paa Gøl. Død 25. Aug. 1921 i Svenstrup.

1858 Student fra Aarhus. 23. Juni 1865 cand. theol. 12. Sept. 1868 personel Kapellan hos Faderen i Hvorslev og Gerning. Ordineret 25. Nov. s. A. 14. Maj 1878 Sognepræst til Ferslev, Dal og Volsted Menigheder i Viborg Stift. 15. Dec. 1909 Afsked.

Gift 19. Aug. 1869 i Hvorslev m. *Louise Charlotte Augusta Frederikke Lauritzen*, f. 13. Sept. 1846 i Aarhus. Død 21. Nov. 1921 i Svenstrup. Datter af Farver Hans Lauritzen og Trine Sophie Munk.

7 Børn. Se Ottende Slægtled III.

2. *Andreas Nicolai Flensborg*, f. 31. Okt. 1837 paa Gøl. Død 22. Jan. 1876 i Hvorslev.

1858 Student fra Aarhus. 19. Juni 1865 cand. theol. 24. Jan.

1871 personel Kapellan hos Sognepræsten til Egtved og Ødsted Menigheder i Ribe Stift. Ordineret 3. Marts s. A.

Ugift.

3. *Sophie Cathrine Flensborg*, f. 11. Dec. 1838 paa Gøl. Død 11. Nov. 1923 paa Frederiksberg.

Gift 15. Nov. 1867 i Hvorslev m. *Carl Erasmi Otterstrøm*, f. 17. Aug. 1839 i Aarhus. Død 16. Maj 1896 i Tyrsted. Søn af Overretsprokurator, Kasserer ved Bankkontoret i Aarhus, Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling, virkelig Kancelliraad Christian Erasmi Otterstrøm og Marie Agnethe Elisabeth Blom.

1858 Student fra Aarhus. 25. Jan. 1865 cand. theol. En Tid uordineret Medhjælper hos Sognepræsten til Bjerregrav, Aalum og Tanum Menigheder, derefter Lærer i Randers. Oprettede 1867 en Højskole i Uth, men opgav denne Virksomhed 1870. 21. Febr. 1871 Kapellan pro loco til Astrup, Tulstrup og Hvilsted Menigheder i Aarhus Stift. Ordineret 23. Marts s. A. 9. Jan. 1872 udskiltes Hvilsted som særligt Sogn, og Otterstrøm blev da Sognepræst til denne Menighed. 4. Maj 1872 Sognepræst til Nordby Menighed paa Samsø. 9. Marts 1886 Sognepræst til Tyrsted og Uth Menigheder i Aarhus Stift.

4. *Cecilie Marie Flensborg*, f. 6. Okt. 1840 paa Gøl. Død 28. Marts 1918 i Hvorslev. — Ugift.

5. *Carl Cecil Flensborg*, f. 15. Nov. 1844 paa Gøl. Død 29. Maj 1899 i Hvorslev.

1863 Student fra Aarhus. 1864 Filosofikum. — Ugift.

IV.

Sognepræst til Haurum og Sald Menigheder i Aarhus Stift Thøger Lassen Althalt Flensborgs og Emilie Mathilde Marie Saabyes Børn.

1. *Erhard Saabye Flensborg*, f. 26. Dec. 1850 i Niær Præstegaard, Haurum Sogn. Død 10. Febr. 1910 paa Diakonissestiftelsen, Frederiksberg.

1869 Præliminæreksamen i Aarhus. 1. Marts 1870—28. Febr. 1874 i Boghandlerlære hos Otto Schwartz's Efterfølger, E. Jesper-

sen, derefter Medhjælper hos samme indtil 1. Juni 1874, da han overtog Wilhelm Arends Boghandel i Roskilde og ændrede Firmanavnet til Erhard Flensborg. Efter hans Død 1910 førte hans Enke Forretningen videre indtil 1. Juni 1914, da den overtoges af Sønnen Andreas Flensborg.

Gift 27. Dec. 1878 i Horslunde m. *Agnes Louise Charlotte Anger*, f. 31. Dec. 1854 i Svaneke. Død 28. Juli 1936 i Klampenborg. Datter af Sognepræst til Horslunde og Nordlunde Menigheder i Lolland—Falsters Stift Edvard Julius Anger og Caroline Augusta Viglar.

6 Børn. Se Ottende Slægtled IV.

2. *Andreas Nicolai Flensborg*, f. 8. Marts 1852 i Niær Præstegaard, Haurum Sogn. Død 6. Febr. 1866 i Aarhus.

3. *Ole Flensborg*, f. 3. Nov. 1853 i Niær Præstegaard, Haurum Sogn. Død 12. Juni 1927 i Ringsted.

Forvalter paa Brattingsborg, derefter Ejer af Toustrup Mølle i Dallerup Sogn og til sidst Indehaver af Ringsted Træskofabrik.

Gift 17. Juni 1887 i Dallerup m. *Wilhelmine Charlotte Saabye*, f. 17. Juni 1863 i Toustrup Mølle i Dallerup Sogn. Død 8. Nov. 1910 i Ringsted. Datter af Ejer af Toustrup Mølle Jens Christian Saabye og Wilhelmine Christine Stilling.

En Søn. Se Ottende Slægtled V.

4. *Christian Emil Flensborg*, f. 17. Dec. 1855 i Niær Præstegaard, Haurum Sogn. Død 16. Nov. 1919 i Charlottenlund.

Arbejdede Okt. 1869—Dec. 1874 i Manufakturfacet. Aug. 1876—Marts 1879 i Boghandlerlære hos Broderen Erhard i Roskilde. Marts 1879—Maj 1880 Medhjælper i Thierrys Boghandel i Nakskov. Overtog Maj 1880 i Forening med J. L. Hartmann G. Vilh. Hansens Boghandel i København under Firmanavn Flensborg & Hartmann og førte fra 14. Marts 1882 Forretningen alene, indtil 1890 som Sortimentsboghandel, Forlagsvirksomhed, Kunst- og Papirhandel, derefter udelukkende Galanterivarer.

Gift 8. Maj 1885 i København m. *Meta Hedevig Magdalene*



Sognepræst Carl Erasmi Otterstrøm.
1839—1896.



Sophie Cathrine Otterstrøm f. Flensborg.
1838—1923.



Boghandler Erhard Saabye Flensborg.
1850—1910.



Agnes Louise Charlotte Flensborg f. Anger.
1854—1936



Wilhelmine Charlotte Flensborg f. Saabye.
1863—1910.



Fabrikant Ole Flensborg.
1853—1927.



Meta Hedevig Magdalene Flensborg f. Jensen.
1863—1938.



Fabrikant Christian Emil Flensborg.
1855—1919



Læge Hans Christian Wolfgang Hertel.
1847—1932.



Cecilie Susanne Augusta Hertel f. Flensborg.
1857--1938.



Boghandler Johan Ahrent Flensborg.
1859—1934.



Frederikke Kirstine Flensborg
f. Helm-Petersen, f. 1867.



Daisy Flensborg f. Friis.
1883—1922.



Ingeniør Ludvig Flensborg.
1881—1920.

Jensen, f. 31. Dec. 1863 i Aarhus, død 11. Sept. 1938. Datter af Partikulier Niels Jensen og Hedevig Marie Nielsen.

3 Børn. Se Ottende Slægtled VI.

5. *Cecilie Susanne Augusta Flensborg*, f. 14. Aug. 1857 i Niær Præstegaard, Haurum Sogn. Død 19. Febr. 1938 i København.

Gift 28. Juli 1881 i Roskilde m. *Hans Christian Wolfgang Hertel*, f. 1. Maj 1847 i Højbjerg ved Viborg. Død 11. Jan. 1932 i Roskilde. Søn af Sognepræst, sidst til Haarslev og Tingjellinge Menigheder i Sjællands Stift, August Wolfgang Hertel og Agathe Louise f. Hertel.

1866 Student fra Herlufsholm. 1873 cand. med. 1877 praktiserende Læge i Roskilde. 1878—79 adjungeret og konstitueret Distriktslæge i Roskilde. Juni 1894 Læge ved Roskilde Kommunes Epidemisygehus. Jan. 1895—Sept. 1909 Læge ved Roskilde Kommunes Sygehus. 1928 Ridder af Dannebrog.

6. *Johan Ahrent Flensborg*, f. 8. Marts 1859 i Niær Præstegaard, Haurum Sogn. Død 5. Jan. 1934 i Ringsted.

1874 Præliminæreksamen. 1. Sept. 1874—30. Apr. 1878 i Boghandlerlære hos Hannibal Walbom i København. 2. Okt. 1879—30. Apr. 1880 Medhjælper hos H. J. Tørsleff i Slagelse, 1. Maj 1880—31. Dec. 1884 hos Broderen Erhard i Roskilde. 1. Jan. 1885—31. Dec. 1886 Medejer af Hempelske Boghandel i Odense og overtog derefter F. Schouboes Boghandel i Ringsted, som han førte videre under sit eget Navn. 1893 Formand for Ringsted Handelsforening. Medlem af Bestyrelsen og Kasserer for Ringstedkresens Bibel- og Hedningemissionsselskab. 1902 Overligningskommissær for Ringsted Købstad. Formand for Garderforeningen for Ringsted og Omegn fra dens Stiftelse 1911. Formand for De danske Boghandlers Landsforening siden dennes Stiftelse 1917. 1923 Ridder af Dannebrog.

Gift 11. Juli 1885 i Odense m. *Frederikke Kirstine Helmpetersen*, f. 21. Apr. 1867 i Næsbyhoved. Datter af Justitsraad, Forlagsboghandler Søren Frederik Helm-Petersen og Marie Charlotte Faber.

3 Børn. Se Ottende Slægtled VII.

OTTENDE SLÆGTLED.

I.

Landbrugskandidat, Ejer af Stenderupgaard Niels Thygesen
Flensburgs Børn.

Af første Ægteskab med Lovise Munk Harboe.

1. *Andreas Nicolai Harboe Flensburg*, f. 17. Febr. 1894 i Eltang Sogn.

Ejer af Uglkær, udstykket fra Nørre Stenderupgaard. Medlem af Eltang Sogns Menighedsraad. Værge for Eltang Kirke.

Gift 17. Apr. 1930 i Brønshøj med *Sophie Marie Holm*, f. 29. Marts 1903 i Trondhjem. Datter af Maskinmester Sofus Holm og Marie Andersen.

5 Børn. Se Niende Slægtled I.

2. *Christian Flensburg*, f. 28. Maj 1895 i Eltang Sogn.

Uddannet som Landmand. Drev selvstændigt Ejendommen Nørgaard i Tolne Sogn, som han forbedrede stærkt, indtil han blev et af de mange Ofre for Landbrugskrisen. Opførte derefter et Hus i Klitterne ved Bratten Strand, hvor han siden har boet.

Gift 1ste Gang 26. Okt. 1930 i Fredericia (Trinitatis Sogn) med Musiklærerinde *Helga Marie Wurring*, f. 9. Jan. 1904 i Raabjærg Sogn. Død 1. Sept. 1933 i Tolne Sogn. Datter af Lærer Martin Laurits Wurring og Anna Høgenhaug.

Gift 2den Gang 28. Maj 1935 i Aasted Sogn, Vendsyssel, med *Erna Nerup*, f. 3. Nov. 1904 i Hobro. Datter af Malermester Thor Engelbrecht Nerup og Margrethe Jørgensen.

Af første Ægteskab 2 Børn, af andet Ægteskab 2 Børn. Se Niende Slægtled II.

3. *Emilie Flensburg*, f. 15. Juli 1896 i Eltang Sogn.

Gift 5. Dec. 1922 i Eltang Sogn med Inspektør paa Herregaarden Christianslund ved Randers *Svend Undall-Behrend*, f. 26. Maj 1895 i Hørby Sogn, Vendsyssel. Søn af Proprietær Peter Zeuthen Behrend og Julie von Undall.

4. *Johanne Marie Flensburg*, f. 6. Maj 1898 i Eltang Sogn.

Gift 30. Apr. 1926 i Hyllested Sogn med Fuldmægtig i Finansministeriet *Andreas Peter Lund*, f. 19. Marts 1885 i Rønne. Søn af Skibsfører Hans Lund og Johanne Elleby.

5. *Sophie Rønnenkamp Flensburg*, f. 15. Juli 1899 i Eltang Sogn. — Ugift. København.

6. *Henrik Hartvig Carl Flensburg*, f. 10. Marts 1901 i Eltang Sogn.

Vinteren 1924—1925 Elev paa Ladelund Landbrugsskole. Siden 1932 Ejer af Gaarden Ny Engholm i Gesten Sogn.

Gift 17. Apr. 1932 i Krogsbølle Sogn med *Ingeborg Marie Rasmussen*, f. 9. Maj 1907 i Krogsbølle Sogn. Datter af Amtsvejemand Rasmus Christian Rasmussen og Marie Hansine Hansen.

2 Børn. Se Niende Slægtled III.

7. *Helene Henriette Flensburg*, f. 18. Apr. 1902 i Eltang Sogn. Død 16. Sept. 1916 i Eltang Sogn.

8. *Charlotte Flensburg*, f. 24. Sept. 1903 i Eltang Sogn.

Gift 5. Nov. 1927 i Villingerød, Esbønderup Sogn, med fhv. Forpagter *Hans Jensen*, f. 15. Juni 1899 i Rerslev Sogn. Søn af Gaardejer Anders Jensen og Maren Kirstine Jensen. — Bor i Hornbæk.

9. *Anna Marie Flensburg*, f. 27. Jan. 1905 i Eltang Sogn. Død 11. Sept. 1935 i Eltang Sogn.

Gift 27. Okt. 1928 i Esbønderup Sogn med Billedskærer i København *Svend Damkjær Vind*, f. 28. Okt. 1900 i Ry Sogn. Søn af Højskoleforstander Rasmus Vind og Andrea Damkjær.

10. *Carl Thomas Flensburg*, f. 12. Apr. 1906 i Eltang Sogn. Død 9. Apr. 1908 i Eltang Sogn.

11. *Else Marie Flensburg*, f. 4. Dec. 1907 i Eltang Sogn. — Ugift. København.

12. *Thomas Flensburg*, f. 30. Maj 1909 i Eltang Sogn.

Uddannet som Landmand. Siden Apr. 1940 Ejer af Gaarden Dalsgaard i Eltang Sogn, som han overtog efter sin Svigerfader.

Gift 18. Apr. 1940 i Eltang Sogn med *Elna Kirstine Rudolfsen*, f. 4. Jan. 1915 i Sønder Vilstrup Sogn. Datter af Gaardejer Rudolf Rudolfsen og Dorthea Rudolfsen.

Ingen Børn.

Af andet Ægteskab med *Jensine Nielsen Kamp*.

13. *Bodil Karen Flensburg*, f. 3. Aug. 1911 i Eltang Sogn.

Huslig Uddannelse paa Ry Husholdningsskole. Selvstændige Stillinger paa store Gaarde og i store københavnske Hjem. I 1941 gennemgaaet et 5 Maaneders Kursus paa Ubberup Højskole i Sygepleje. — Ugift.

14. *Jens Thygesen Flensburg*, f. 23. Sept. 1914 i Eltang Sogn.

Vinteren 1934—1935 paa Ry Højskole. Lært Landvæsen paa forskellige Gaarde i Sydjylland og paa Fyn. — Ugift.

15. *Elise Aleksandrine Kamp Flensburg*, f. 24. Marts 1916 i Eltang Sogn.

Huslig Uddannelse. Bor 1941 Strandvej 158, Charlottenlund. — Ugift.

16. *Helle Thygesen Flensburg*, f. 23. Dec. 1918 i Eltang Sogn.

1934 Præliminæreksamen i Fredericia. Kontoruddannelse.

Gift 23. Dec. 1938 i Fredericia (Michaelis Kirke) m. Arbejder ved Statsbanerne i Fredericia *Ferdinand Emil Martin Andersen*, f. 13. Jan. 1918 i Fredericia. Søn af Overportør ved Statsbanerne Hans Andersen og Thyra Olga Margrethe Jensen.

II.

Gaardejer Thomas Christian Flensburgs og Carla Juliane Vibe-Petersens Børn.

1. *Niels Thygesen Flensburg*, f. 21. Marts 1901 i Hejls Sogn.

Landmand. Overtog 1927 Gaarden Bygebjærg i Hejls Sogn efter Faderen.

Gift 29. Juli 1927 i Starup Sogn m. *Anna Krag*, f. 12. Juni 1903 i Starup Sogn. Datter af Ejer af Bøgeskovgaard i Starup Sogn Niels Krag og Margrethe Dall.

4 Børn. Se Niende Slægtled IV.

2. *Johanne Flensburg*, f. 9. Nov. 1902 i Hejls Sogn.

Treaarig Uddannelse som Sygeplejerske paa Diakonissestiftelsen med efterfølgende Fødselsklinikuddannelse. Kursus paa Ollerup Gymnastikhøjskole og Delingsførerkursus paa Snoghøj Gymnastikhøjskole.

Gift 31. Dec. 1933 i Hejls Sogn m. *August Varming*, f. 28. Aug. 1902 i Spandet. Søn af Gaardejer Chresten Varming og Elise Høj.

Landmand. Har været Gymnastikleder paa Ollerup Gymnastikhøjskole og deltaget i Opvisninger i Tyskland og paa Aldershot m. fl. Steder i England. Har i Sommeren 1941 undervist paa Førerskolen paa Svigerfaderens Ejendom, to Kursus à 14 Dage med 14 Elever i Alderen 10—18 Aar, væsentligst Drengene fra Sønderjylland. Har desuden tilligemed sin Hustru ledet Gymnastikundervisning i Hejls, Vejstrup og Bjært Sogne. Bor i et paa Svigerfaderens Ejendom opført Hus.

3. *Else Marie Flensburg*, f. 11. Maj 1904 i Hejls Sogn.

Gift 6. Sept. 1925 i Hejls Sogn m. Ejer af Engildgaard ved Mallings Station *Harald Jessen*, f. 5. Okt. 1900 i Vejle. Søn af Maskinfabrikant Hans Jessen og Marie Nielsen.

4. *Ellen Margrethe Flensburg*, f. 8. Juni 1905 i Hejls Sogn. Død 1. Okt. s. A. i Hejls Sogn.

5. *Ellen Margrethe Flensburg*, f. 19. Juli 1906 i Hejls Sogn.

Gift 4. Juli 1933 i Hejls Sogn m. *Holger Andreas Andreassen*, f. 28. Sept. 1906 i Aale Sogn. Søn af Tømremester Marius Andreassen og Nielsine Nielsen.

Landmand. Hønseriejer (Avlscenter) paa en af Bygebjærgs tidligere Marker (Gammelhave) ved Hejlsminde.

6. *Ingerthine Elise Flensburg*, f. 11. Apr. 1909 i Hejls Sogn.

Gift 14. Febr. 1933 i Hejls Sogn m. *Tage Kjærulff Sejersen*, f. 24. Febr. 1906 paa Randlev Hedegaard i Randlev Sogn. Søn af Gaardejer Peter Jens Sejersen og Martine Østergaard Christensen.

7. *Kirsten Marie Flensburg*, f. 14. Apr. 1910 i Hejls.

1½ Aar paa Musikkonservatoriet i København. Gennemgaaet Delingsførerkursus paa Ollerup Gymnastikhøjskole. Har ledet Gymnastikundervisning i Vejstrup og Hejls.

Gift 11. Apr. 1936 i Hejls Sogn m. *Kai Hansen*, f. 23. Apr. 1909 i København. Søn af Kobbersmed H. Hansen og Thyra Hansen.

Kai Hansen er Assistent i Landmandsbanken og har modtaget Belønning for Druknendes Redning.

III.

Sognepræst til Ferslev, Dal og Volsted Menigheder i Viborg Stift
Vilhelm Schalstrup Flensborgs og Louise Charlotte Augusta
Frederikke Lauritzens Børn.

1. *Johan Ahrent Flensburg*, f. 13. Dec. 1872 i Hvorslev.

Uddannet som Landmand. 1906 Ejer af Linalyst i Veggerby Sogn, senere af en Gaard i Rold, derefter Vicevært i en Ejendom paa Amager. Har nu Aldersrente og bor i Gentoft.

Gift 19. Sept. 1900 i Ferslev med *Cathrine Helene Knudsen*, f. 3. Sept. 1870 i Haderslev. Datter af Lærer Knud Hansen Knudsen og Anne Kirstine Terkelsen.

3 Børn. Se Niende Slægtled V.

2. *Andreas Nicolai Flensburg*, f. 30. Aug. 1876 i Hvorslev.

Uddannet ved Handel. Har været Direktør for en Korn- og Foderstofforretning i Aarhus, fratraadte denne Stilling 1939 og lever nu af Formue og Pension, boende i Riis Skov ved Aarhus.

Gift 29. Aug. 1936 i Aarhus med *Anna Schrøder*, f. 12. Maj 1887 i Aalborg. Datter af Glasmager Heinrich Friderich Schrøder og Marie Magdalene Hupfeldt.

Ingen Børn.

3. *Thrine Flensburg*, f. 30. Sept. 1877 i Hvorslev. Død 30. Nov. 1941 i Gentoft. — Ugift.

4. *Mette Flensburg*, f. 16. Jan. 1879 i Hvorslev. — Ugift. København.

5. *Hans Wilhelm Flensborg*, f. 21. Dec. 1880 i Ferslev. Død ved et Ulykkestilfælde 15. Dec. 1917 i Næsborg Sogn.

Landmand. Ejer af Vellinggaard i Næsborg Sogn.

Gift 1ste Gang 11. Sept. 1902 i Næsborg Sogn med *Anna Margrethe Welling*, f. 15. Marts 1872, død 21. Maj 1915. Datter af Gaardejer Rasmus Welling og Christiane Sorvad.

Gift 2den Gang 5. Okt. 1916 i Ans Sogn med *Emma Hansen*, f. 21. Dec. 1890 i Ans Sogn. — Hun er senere blevet gift igen, men Familien har ingen Forbindelse med hende, og nærmere vides ikke.

En Søn. Se Niende Slægtled VI.

6. *Anthon Frederik Christian Flensborg*, f. 3. Juni 1882 i Ferslev.

Uddannet i Læderbranchen og har været Forvalter paa en Fabrik, efter dennes Fallit ansat paa Københavns Fodtøjsfabrik i Valby. Er f. T. uden Beskæftigelse.

Gift 20. Nov. 1913 i København med *Agnes Martha Andersen*, f. 5. Marts 1883 i Støvring. Ægteskabet opløst. Datter af Købmand Niels Peter Andersen og Hustru f. Mark.

En Datter. Se Niende Slægtled VII.

7. *Lauritz Carl Severin Flensborg*, f. 17. Nov. 1884 i Ferslev.

Uddannet som Landmand. Ejede først Næsbygaard i Ranum Sogn, senere Kærbygaard ved Hinnerup, Forpagter af Herregaarden Randrup og var, sammen med flere, Ejer af Herregaarden Sparresholm. Udvandrede 1925 til Argentina, hvor han nu bor i San Cayetorio.

Gift 31. Aug. 1910 i Næsborg Sogn med *Cecilie Welling*, f. 5. Apr. 1885 i Næsborg Sogn. Datter af Proprietær Jørgen Sorvad Welling og Martine Tværgaard.

7 Børn. Se Niende Slægtled VIII.

IV.

Boghandler i Roskilde Erhard Saabye Flensborgs og Agnes Louise Charlotte Angers Børn.

1. *Thøger Flensborg*, f. 30. Okt. 1879 i Roskilde. Død 6. Febr. 1881 i Roskilde.

2. *Ludvig Flensborg*, f. 20. Nov. 1881 i Roskilde. Død 21. Juni 1920 i Buenos Aires.

1899 Student fra Roskilde. 1908 cand. polyt. Ingeniør ved Jysk Telefonselskab i Aarhus. Rejste 1910 til Argentina, hvor han fik Ansættelse som Ingeniør i Regeringens Tjeneste og 1915 tog argentinsk Ingeniøreksamen. Regeringens Tilsynsførende ved al Brobygning. Omkom under en Tyfon paa la Platafloden.

Gift 5. Jan. 1905 i København (Frue Sogn) med *Daisy Friis*, f. 20. Nov. 1883 i København. Død 20. Okt. 1922 i København. Datter af Husejer Herman Martin Friis og Vilhelmine Laura Elisabeth Christensen.

2 Børn. Se Niende Slægtled IX.

3. *Andreas Nicolai Flensborg*, f. 20. Apr. 1884 i Roskilde.

1901 Student fra Roskilde. 1902 Filosofikum. Derpaa dels i Faderens Forretning, dels i halvandet Aar Prokurist hos Poul Hungar i Leipzig. 1. Nov. 1905 Medhjælper. 1909 Prokurist hos Faderen, efter hvis Død han bestyrede Forretningen, indtil han overtog den 1. Juni 1914.

Gift 1ste Gang 23. Okt. 1909 i København (Holmens Sogn) med *Cecilie Marie Winge*, f. 9. Nov. 1885 i København. Død 6. Juli 1926 paa Rigshospitalet. Datter af Kammerherre, Oberstløjtnant Marius Edvard Winge og Thora Andersen.

Gift 2den Gang 1. Dec. 1928 i København (Holmens Sogn) med *Marie Charlotte Amalie Odense*, f. 24. Juli 1897 i Aalborg. Datter af Bladudgiver Christian Gustav Odense og Emerentze Birgitte Christine Nielsen.

Af første Ægteskab 3 Børn, af andet Ægteskab 1 Barn. Se Niende Slægtled X.

4. *Anna Flensborg*, f. 25. Febr. 1886 i Roskilde.

Gift 3. Nov. 1909 i Roskilde med *Henrik Vilhelm Augsburg*, f. 26. Apr. 1885 i Hørsholm. Søn af Justitsraad, Apoteker Jens Jannik Jensen Augsburg og Emilie Henriette Hansen.

1903 Kadet. 28. Sept. 1907 Sekondløjtnant i Flaaden. 14. Maj 1908 Premierløjtnant. 1. Apr. 1919—1. Okt. 1923 og 1. Febr. 1926

—1. Apr. 1932 Afdelingschef i Marinestaben. 8. Juli 1919 Kaptajn. 8. Juli 1923 Orlogskaptajn. 1. Apr. 1932 Stabschef hos Viceadmiralen. 1. Apr. 1932 Kommandørkaptajn. 17. Juni 1937 Kommandør. — 1925 Ridder af Dannebrog. 1934 Dannebrogsmænd. 1940 Kommandør af 2. Gr. af Dannebrog. Dekoreret med Hæderstegnet for god Tjeneste ved Søetaten og med følgende udenlandske Ordener: Ridder af den svenske Sværdordens 1. Kl. og Kommandørkorset af den svenske Vasaordens 2. Gr. — Har udgivet: Kode-, Evolution- og Signalbog for Flaaden (1925), Betragtninger over Torpedobaades Anvendelse i Krig med særlig Henblik paa danske Forhold (prisbelønnet af Sølieutenant-Selskabet).

5. *Erhard Saabye Flensborg*, f. 28. Juni 1889 i Roskilde.

1906 Student fra Roskilde. 1912 cand. jur. 1912—13 Fuldmægtig hos Overretssagfører A. Henriques, 1913—16 hos Højesteretssagfører Michael Lunn og Overretssagfører Axel K. Lemming. 8. Jan. 1916 Overretssagfører i København, fra Jan. 1917 i Kompagni med Højesteretssagfører Michael Lunn og Overretssagfører Lemming, fra Okt 1920 med sidstnævnte til dennes Død i 1931. — Formand i Dansk Idræts-Forbunds Amatør- og Ordensudvalg. Formand i Bestyrelsen for A/S Goldschmidt & Nordholm og for A/S Roulunds Fabrikker. Medlem af Pensionsnævnet for A/S M. I. Ballins Sønner og Hertz' Garverier og Skotøjsfabrikker. Medlem af Bestyrelsen for A/S N. C. Monberg, for A/S Telefon Fabrik Automatic, for A/S Skrivemaskinfabrikken Norden, for Foreningen til Dyrenes Beskyttelse, for Fru H. Ryans Legat, for Ny Carlsberg Museumslegat og for Kai Nielsens Mindelegat. Formand for Børnehjælpsdagens Gammelholm-Komité 1930—38. Sekretær for de Klarupske Stiftelser. Revisor ved Kunstindustri-museet. Medlem af Besigtigelses- og Ekspropationskommissionerne til Ordning af Københavns Banegaardsforhold, Elektrificeringen af Nærtrafiklinierne og Anlægget af et Dobbeltspor fra Vanløse til Ballerup samt Medlem af Taksationskommissionen i Henhold til Københavns Byggeslov.

Gift 26. Maj 1916 i København (Holmens Sogn) m. *Gudrun Elisabeth Hauberg*, f. 4. Marts 1892 paa Daurup i Bjærgsted Sogn.

Datter af Godsejer Jørgen Christian Hauberg og Alvide Suzanne Elisabeth Kastrop.

To Døtre og en Adoptivdatter. Se Niende Slægtled XI.

6. *Clara Augusta Mathilde Flensborg*, f. 12. Juli 1894 i Roskilde.

1911 Student fra Roskilde. 1913 Sprogstudier i Genève. 1914—1918 ansat paa Sagførerkontor. 1918—1919 ansat i Dansk Røde Kors' Kontor for Krigsfangehjælp i Berlin og 1919—1920 i den dansk-tyske Grænsekommision. 1925 Ophold i Holland. — Medlem af Bestyrelsen for den danske P. E. N. Klub fra 1938. 1936 Medstifter af Københavns Soroptimist Klub, 1939 Præsident for denne. 1935 Medlem af det hollandske Litteraturselskab i Leiden. — Har siden 1923 oversat en Række skønlitterære og essayistiske Værker fra Hollandsk, Tysk, Engelsk og Fransk. Har skrevet Romanen »Afsporet«, 1939. — Dekoreret med Det østrigske røde Kors.

Gift 30. Juli 1917 i København m. *Louis Leonor Hammerich*, f. 31. Juli 1892 i København. Søn af Direktør i Købstædernes Brandforsikring, tidligere Borgmester og Byfoged i Roskilde Kai August Hammerich og Louise Camilla Bentzen.

1910 Student fra Roskilde. 1914 Universitetets Guldmedaille for en Afhandling om thüringsk Dialekt. 1915 mag. art. 1918 Dr. phil. 1918—30 Lærer ved Officersskolen. 1919—20 Sekretær ved Danske Røde Kors' Kontor i Berlin. 1920—21 Sekretær i Grænsekommisionen. Fra 1922 Professor i germansk Filologi ved Universitetet. Fra 1936 Medlem af Konsistorium. 1926 Medlem af Translatøreksamenkommissionen, fra 1931 Formand, fra 1932 af Universitetets Stipendiebestyrelse, af Eforatet for Kvinderegensen. Formand for Statens Lektoratudvalg. Efor for Bings Legat. 1922—23 Formand i Studentersamfundet. Medlem af Komiteen til Udbredelse af Kendskab til Danmark i Udlandet, af Komiteen for nordisk akademisk Samarbejde og af Udvalg for Folkemaal. Medlem af Bestyrelserne for Dansk-Hollandsk Forening, Freunde deutscher Literatur 1930—38, Universitetsjubilæets danske Samfund, Lingvistikredsen. Medlem af Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde i Leiden 1931, af Deutsche Akademie i München 1932, af Viden-

skabernes Selskab 1936, af Vetenskaps societeten i Lund 1936, af Fryske Akademy i Ljouwert 1938. Æresdoktor i Utrecht 1936. — Litterære Arbejder: National og Fremmed — om den rytmiske Teknik hos Heine og Platen (1918), Zur deutsche Akzentuation (1921), Heine: Deutschland, ein Wintermärchen, (1921), Holandsk Grammatik (sammen med Martha Muusses) (1930), Visiones Georgii (1931), Goethes West-östlicher Divan (1932), Munken og Fuglen (1933), Tysk Fonetik (sammen med Else Møller) (1934), Indledning til tysk Grammatik (1935), Klaus Groth, Quickborn (1935), Tysk Lydhistorie (sammen med Eli Fischer-Jørgensen) (1935), Personalendungen und Verbalsystem in Eskimoischen (1936), Der Text des Ackermanns (1938), Richard Fitz Ralph and the Mendicants (1938), desuden Tidsskriftafhandlinger. — 1934 Ridder af Dannebrog. Mindetegnet for Krigsfangehjælp. Udenlandske Dekorationer: Ridder af den nederlandske Oranie-Nassau Orden. Preussisk Røde Kors 2 & 3.

V.

Fabrikant Ole Flensborgs og Vilhelmine Charlotte Saabys Søn.

Erhard Saabye Flensborg, f. 2. Marts 1896 i Toustrup.

30. Marts 1917 Premierløjtnant af Fodfolket. Deltog i Aarene 1919—20 paa hvid Side i Felittoget i Rusland som Kaptajn ved Panserdivisionen, senere som kejserlig Kurer mellem Vest- og Sydfronten. 1927—28 Ingeniør ved de anatolske Jernbaner. 1936 Kaptajn og Kompagnichef ved 10. Regiment. 1934 ansat i Dansk Rekyllriffelsyndikat. 1940 Raadgiver (Militærinstruktør) for det kinesiske Krigsministerium. — Udenlandske Dekorationer: Ridder af den italienske Kroneorden og af den russiske St. Stanislaus Orden.

Gift 1ste Gang 20. Jan. 1921 i København (Garnisons Kirke) med Kostumetegnerske *Georgia Jacobsen*, f. 13. Maj 1896 i København. Ægteskabet opløst.

Gift 2den Gang 3. Aug. 1938 i København med *Grete Holm*, f. 3. Juni i Göteborg. Datter af Telegrafbestyrer i Store nordiske Telegraf selskab Carl Holm og Gerda Eriksen.

En Datter af andet Ægteskab. Se Niende Slægtled XII.

VI.

Kunsthandler, senere Lædervarefabrikant Christian Emil Flensborgs og Meta Hedevig Magdalene Jensens Børn.

1. *Gudrun Flensborg*, f. 25. Maj 1887 i København. Død 26. Dec. 1917.

2. *Astrid Flensborg*, f. 23. Juli 1888 i København.

Gift 20. Maj 1936 i Charlottenlund m. Disponent *Knud Børge Jepsen*, f. 15. Okt. 1891 i Skælskør. Søn af Realskolebestyrer Niels Henrik Jepsen og Inez Caroline Elisabeth Kierulff. — Ægteskabet opløst 1937.

3. *Inga Flensborg*, f. 5. Dec. 1898 i København. Død 9. Jan. 1916.

VII.

Boghandler i Ringsted Johan Ahrent Flensborgs og Frederikke Kirstine Helm-Petersens Børn.

1. *Ingrid Flensborg*, f. 3. Aug. 1887 i Ringsted.

Statsprøvet Musikpædagog. M. p. F.

Gift 6. Dec. 1914 i Ringsted med *Axel Olfert Hjarlitz*, f. 4. Febr. 1884 i København (Vor Frelses Sogn). Søn af Prokurist Emanuel Vilhelm Thorvald Hansen og Johanne Hjarlitz Wilumsen.

1903 Student fra Slomanns Skole. 1904 cand. phil. 1907 Sekondløjtnant. S. A. Premierløjtnant. 1917—1919 Adjutant ved Overkommandoen og Jydske Brigade. 1919 Kaptajn. 1931 Oberstløjtnant og Chef for 7. Bataillon. 1938 til Raadighed for 5. Regiment. S. A. Krigsministeriets Tilforordnede ved Sessionen i 2. Udskrivningskres. 1939 fung. Garnisonskommandant i Slagelse og senere Chef for 5. Udskrivningskres i Aalborg. — 1926 Ridder af Dannebrog, 1933 Dannebrogsmænd.

2 *Ebba Marie Mathilde Flensborg*, f. 6. Aug. 1891 i Ringsted. 1912 Tandlægeeksamen. Videre Uddannelse i Norge og Amerika.

Gift 13. Maj 1921 paa Frederiksberg med *Gustav Emil Hartz*, f. 18. Juni 1888 i Haasum Sogn. Søn af Landstingsmand, Proprietær Christian Frederik Theodor Hartz og Laura Christine Lund.

1911 cand. polyt. 1911—1912 Ingeniør ved Aktieselskabet Hein-Holst. 1912—1918 Sekretær for Industriraadet og Kontorchef i Industriforeningen i København. 1926 Direktør for Industriraadet, 1933 tillige for Industriforeningen. — 1926 Ridder af Dannebrog, 1935 Dannebrogsmænd. Udenlandske Dekorationer: Officer af den belgiske Leopolds Orden, Officier de l'Instruction publique, Ridder af den norske St. Olavs Ordens 1. Kl., Officer af den rumænske Stjerneorden, Kommandør af 2. Gr. af den svenske Vasaorden.

3. *Fritz Ove Johan Ahrent Flensborg*, f. 30. Marts 1907 i Ringsted.

1921 Mellemskoleeksamen. Uddannet ved Boghandel ved forskellige Boglader her og et halvt Aar i Paris. Efter Faderens Død Bestyrer af Forretningen fra 1. Jan. 1934 til 1. Juli 1936, da han overtog den og siden har videreført.

Gift 5. Aug. 1941 i Ringsted med *Inge Karmark von Pein*, f. 5. Apr. 1920 i Randers, Datter af Bankfuldmægtig Hans Bjerregaard von Pein og Inger Johanne Karmark.

Fru Inge Flensborg er Student fra Randers 1940 og statseksamineret Gymnastiklærerinde 1941.

NIENDE SLÆGTLED.

I.

Ejer af Uglkær Andreas Nicolai Harboe Flensburgs og
Sophie Marie Holms Børn.

1. *Niels Wilhelm Flensburg*, f. 21. Maj 1931 i Eltang Sogn.
Død 11. Apr. 1936 i Kolding.
2. *Louise Marie Flensburg*, f. 23. Marts 1933 i Eltang Sogn.
Død 8. Dec. 1935 i Kolding.
3. Et dødfødt Barn 1. Sept. 1935.
4. *Niels Thygesen Flensburg*, f. 24. Dec. 1936 i Eltang Sogn.
5. *Thomas Bjarne Flensburg*, f. 18. Febr. 1939 i Eltang Sogn.

II.

Landmand Christian Flensburgs Børn.

Af 1ste Ægteskab med **Helga Marie Warring**.

1. *Andreas Warring Flensburg*, f. 23. Marts 1931 i Eltang Sogn.
2. *Ole Laurits Høgenhaug Flensburg*, f. 23. Apr. 1933 i Tolne
Sogn.

Af 2det Ægteskab med **Erna Nerup**.

3. *Niels Thor Engelbrecht Flensburg*, f. 27. Febr. 1936 i Elling
Sogn.
4. *Lise Lotte Flensburg*, f. 19. Apr. 1939 i Elling Sogn.

III.

Ejer af Ny Engholm i Gesten Sogn Henrik Hartvig Carl Flensburgs og Ingeborg Marie Rasmussens Børn.

1. *Jørgen Christian Flensburg*, f. 1. Febr. 1933 i Gesten Sogn.
2. *Per Flensburg*, f. 19. Sept. 1937 i Gesten Sogn.

IV.

Ejer af Bygebjærg Niels Thygesen Flensburgs og Anna Krag's Børn.

1. *Christian Thygesen Flensburg*, f. 12. Juni 1932 i Hejls Sogn.
2. *Margrethe Flensburg*, f. 12. Juni 1932 i Hejls Sogn.
3. *Else Marie Flensburg*, f. 19. Juni 1934 i Hejls Sogn.
4. *Inger Elisabeth Krag Flensburg*, f. 3. Marts 1937 i Hejls Sogn.
5. *Hans Krag Flensburg*, f. 9. Marts 1940 i Hejls Sogn.

V.

Fhv. Landmand Johan Ahrent Flensborgs og Cathrine Helene Knudsens Børn.

1. *Mette Cecilie Flensburg*, f. 1. Juli 1901 i Veggerby Sogn. — Ugift.

2. *Anna Louise Flensburg*, f. 19. Aug. 1902 i Veggerby Sogn.

Gift 13. Apr. 1925 i Augustenborg med Arbejder *Heinrich Andresen*, f. 3. Maj 1901 i Augustenborg. Søn af Slotsopsynsmand Hans Peter Andresen og Mette Cathrine Rehling.

3. *Knud Wilhelm Flensburg*, f. 25. Marts 1905 i Veggerby Sogn.

Landmand. 1934—38 Bestyrer af Strandagergaard i Karlebo Sogn. Nu Ejer af Kastaniegaarden ved Hillerød.

Gift 1. Nov. 1934 i Gentofte med *Thora Lüders*, f. 10. Apr. 1910 i Raarup Sogn. Datter af Skovfoged under Boller Skovdistrikt Kristian Frederik Lüders og Johanne Jensine Mikkelsen.

En Datter. Se Tiende Slægtled I.

VI.

Ejer af Vellinggaard Hans Wilhelm Flensborgs og Anna Margrethe Wellings Søn.

Jacob Anker Rasmus Wilhelm Flensborg,)* f. 21. Sept. 1906 i Næsborg Sogn.

1926 Student. Assistent i Direktoratet for Vareforsyningen.

Gift med *Jorun Hovden*, f. 27. Apr. 1909 i Oslo. Datter af den norske lyriske Digter, Sognepræst Anders Hovden.

VII.

Fhv. Forvalter Anthon Frederik Christian Flensborgs og Agnes Martha Andersens Datter.

Gudrun Mark Flensborg, f. 2. Sept. 1914 i København.

VIII.

Fhv. Godsejer Lauritz Carl Severin Flensborgs og Cecilie Wellings Børn.

1. *Ruth Flensborg*, f. 20. Maj 1911 i Ranum Sogn.

Gift 21. Sept. 1934 i San Cayetorio i Argentina med *Kresten Ahrndt*, f. 5. Febr. 1906 i Søllerup, Herfølge Sogn. Søn af Hans Adam Ahrendt og Ingeborg Lytsen.

2. *Børge Welling Flensborg*, f. 3. Sept. 1912 i Ranum Sogn. Landmand i Argentina. — Ugift.

3. *Helga Flensborg*, f. 23. Marts 1914 i Ranum Sogn. Sygeplejerske paa Københavns Kommunehospital. — Ugift.

4. *Thøger Welling Flensborg*, f. 3. Okt. 1917 i Haldum Sogn. Landmand i Argentina. — Ugift.

5. *Torben Welling Flensborg*, f. 21. Aug. 1918 i Haldum Sogn. Landmand i Argentina. — Ugift.

6. *Andreas Jørgen Welling Flensborg*, f. 5. Juni 1921 i Næsborg Sogn. Landmand i Argentina. — Ugift.

7. *Hans Wilhelm Flensborg*, f. 6. Nov. 1924 i Toksværd Sogn. Landmand i Argentina. — Ugift.

IX.

Ingeniør, cand. polyt. Ludvig Flensborgs og Daisy Friis's Børn.

1. *Nina Flensborg*, f. 24. Maj 1906 i København (Frue Sogn).

Gift 1929 i København med Tandlæge *Abraham Jan Werner de Groot*, f. 21. Sept. 1906 i Hilversum, Holland. Søn af Arkitekt Cornelis de Groot og Geertje Werner.

Bosiddende i Holland.

2. *Else Flensborg*, f. 26. Febr. 1917 i Buenos Aires.

Blev 1922 adopteret de facto, 16. Okt. 1931 de jure af Farbroderen, Overretssagfører Erhard Saabye Flensborg.

Gift 14. Maj 1938 i København m. Grosserer i København *Hans Schrøder*, f. 22. Okt. 1909 i København. Søn af Malermester Niels Einer Schrøder og Emelie Køhler.

X.

Boghandler i Roskilde Andreas Nicolai Flensborgs Børn.

Af 1ste Ægteskab med **Cecilie Marie Winge**.

1. *Liszie Winge Flensborg*, f. 9. Sept. 1911 i Roskilde.

Gift 4. Maj 1932 i Roskilde m. Tandlæge *Poul Georg Albert Nielsen*, f. 28. Febr. 1905 i Roskilde. Søn af Tobakshandler, Medlem af Landstinget Niels Henrik Nielsen og Anne Thomsen.

2. *Erhard Winge Flensborg*, f. 13. Nov. 1912 i Roskilde.

1930 Student fra Roskilde. 1937 cand. med. (Udmærkelse). 1937—38 ansat paa Sct. Mariæ Hospital i Roskilde. 1938—1940 Reservelæge paa Amtssygehuset i Næstved. Fra 1940 paa Sundby Hospital. Bosiddende i Charlottenlund.

Gift 3. Juli 1937 i Charlottenlund (Messiaskirken) m. *Inga Lund*, f. 17. Marts 1912 i København. Datter af Kunstmaler Aage Karl Gustav Lund og Kristence Otilia Christensen.

2 Børn. Se Tiende Slægtled II.

3. *Bent Winge Flensborg*, f. 22. Sept. 1917 i Roskilde.

1933 Realeksamen. 1933—37 i Boghandlerlære i Lyngby. 1937—1938 Medhjælper i Aalborg. Fra 1939 ansat i Faderens Forretning i Roskilde. 1942 Prokurist.

Gift 27. Dec. 1938 i Aalborg m. *Else Prosch-Jensen*, f. 13. Juni 1918 i Aalborg. Datter af Tandlæge Sven Prosch-Jensen og Asta Skipper.

En Datter. Se Tiende Slægtled III.

Af 2det Ægteskab med Marie Charlotte Amalie Odense.

4. *Ole Flensborg*, f. 29. Okt. 1929 i Roskilde.

XI.

Overretssagfører Erhard Saabye Flensborgs og Gudrun Elisabeth Haubergs Børn og Adoptivdatter.

1. *Else Flensborg*, f. 26. Febr. 1917 i Buenos Aires. Datter af Ingeniør, cand. polyt. Ludvig Flensborg og Daisy Friis. Blev 1922 adopteret de facto, 16. Okt. 1931 de jure, af Overretssagfører Erhard Saabye Flensborg og Gudrun Elisabeth Hauberg. Se iøvrigt ovenfor under IX.

2. *Kirsten Elisabeth Flensborg*, f. 20. Juni 1917 i København.

Gift 2. Dec. 1937 i København med Ingeniør, cand. polyt. *Karsten Hertz*, f. 11. Juni 1901 i København. Søn af Direktør Alfred Hertz og Ellen Seligmann.

3. *Lilian Saabye Flensborg*, f. 5. Juni 1926 i København.

XII.

Kaptajn Erhard Saabye Flensborgs og Grete Holms Datter

Gerda Saabye Flensborg, f. 20. Maj 1941 i Espergærde.

XIII.

Boghandler i Ringsted Fritz Ove Johan Ahrent Flensborgs og Inge Karmark v. Pein's Søn.

Steffen Flensborg, f. 25. Maj 1942 i Ringsted.

TIENDE SLÆGTLED.

I.

Ejer af Kastaniegaarden ved Hillerød Knud Wilhelm Flensborgs og
Thyra Lüders' Datter.

Bitten Flensborg, f. 11. Juni 1937 i Karlebo Sogn.

II.

Læge Erhard Winge Flensborgs og Inga Lunds Børn.

1. *Peter Flensborg*, f. 22. Nov. 1938 i Næstved.

2. *Lise Flensborg*, f. 18. Apr. 1940 i Næstved.

III.

Boghandler i Roskilde Bent Winge Flensborgs og
Else Prosch-Jensens Datter.

Helle Flensborg, f. 10. Juni 1939 i Roskilde.

BILAG.

I.

Uddrag af Skiftet efter Byskriver i Horsens Andreas Hansen Flensburg,
(paabegyndt 13. Apr. 1708, sluttet 18. Aug. s. A.)

De af Boet ejede Gaarde og Boder er allerede nævnt S. 13—16.

Metal:

Af *Guldsager* fandtes i Boet kun 3 Skjorteknapper og en Signetring, der tilsammen vurderedes til 8 Rdlr. Derimod var *Sølvagerne* naturligvis flere. De bestod af en lille Kande, 2 Krus med Laag, det ene vejende 16 Lod, det andet 12 Lod, 10 Sølvskeer, nogle Sølvknapper, en Kæde, et Par Skospænder, et Par Knive med Sølvskafter, 3 Dusin Kjoleknapper og 4 Dusin Vestknapper. Alt Sølvet vejede 159 Lod, Knivene ikke medregnede. Der var 56 Pund *Kobbertøj* foruden en Bryggerkedel med Dæksel og Hat, der vejede 7 Lispund 12 Pund og alene vurderedes til 28 Rdlr. 2 Mark 8 Sk. Af *Tintøj* fandtes 14 Fade og 2½ Dusin Tallerkener, tilsammen vejende 5 Lispund og 10 Pund, 2 Lysestager, 2 Stobe, 1 Pot, en Postejpande, en Koldskaal Kouse, 8 Fade Blandingsgods o. a. m. Blandt *Messingtøjet* var der et fladt Fad med Adam og Eva, et støbt, dybere, med Maria og Barnet og et dito med Bebudelsen, et Par store Lysestager, af hvilke den ene var i Stykker, og tre umage foruden andet mere.

Møbler, Sengetøj o. a. m.:

I *Gadestuen* fandtes en panelet Egetræskiste, en Himmelseng, et Bord af Asketræ med drejede Stolper, 6 Ruslæderstole, 2 Kister, den ene rødmalet og med gennembrudt Beslag, et Klædeskab samt en lang og en mindre Bænk af Fyrretræ. Desuden fandtes et Ur, der vurderedes til 3 Rdlr., et gammelt »trykt« Bordklæde, en Bænkedyne, 8 Alen lang, og 11 Alen gulstribet Bolster. Himmelsengen var vel forsynet, idet der i den fandtes to Bolsterunderdyner, en gammel Olmerdugs Overdyne, overtrukket med broget Lærred, 3 stribede Bolsterhoveddyner og 2 tavlede Hovedpuder.

I *Kammeret ovenpaa* fandtes ligeledes en velforsynet Himmelseng, med et gammelt rødt Sartses Omhæng, idet der i den fandtes en ny Bolsterdyne med »Bindelstriber«, en anden stribet Bolsterunderdyne, en stribet Underdyne, en tavlet dito, 2 stribede Hovedpuder, 2 smaa Olmerdugspuder,

en tværstribet Bolsterhovedpude og en sribet dito. Foruden Himmelsengen fandtes en Kurveseng samt yderligere af Sengetøj: 2 Underdyner af sribet Bolster, en ulden sribet Overdyne, 2 Olmerdugspuder, en gammel Læderhoveddyne samt et Sengetæppe. Desuden fandtes i dette Kammer adskiligt andet Bohave end de to Senge, nemlig et gammelt Fyrretræsbord med lukket Fod samt 2 Lænestole, men Skiftet nævner ikke andre Stole eller Bænke i dette Værelse. Derimod har det, i Modsætning til Gadestuen, der dog rimeligvis har været paneleret og derfor ikke har behøvet yderligere Udsmykning paa Væggene, været rigeligt forsynet med Billeder, idet der nævnes 3 store malede Stykker, »de 4 Aarsens Tider«, 12 andre Stykker, et lille udhugget Billede, 10 smaa »Papirstykker«, 8 smaa malede Stykker, 2 Kalendere i Rammer med Glas for, 2 smaa Spejle med sorte Rammer og 4 Hjortehoveder, altsaa en ret rig Vægudsmykning. Desuden fandtes i Værelset et Brædspil med Brikker, et »Toilet«, et fladt Brevskrin, et Krucifiks og en Fyrbøsse.

Inderstuens Møblement bestod af en Jernkakkellovn, — der nævnes ikke Kakkellovne i Gadestuen og »Kammeret ovenpaa«, hvorfor det vel tør formodes, at disse Værelser har haft murede Kaminer, — med Tud og Beslag, et Asketræsbord med lukket Fod, en Bænkekiste under Vinduerne og en dito for Bordenden, 2 smaa Læderstole, et lille Hængeskab med Laas for samt endelig en Tolispunds-Jernvægt.

I *Sengekammeret* var der, ligesom i *Inderstuen*, en Jernkakkellovn med Tud og Beslag, en rød, beslaet Halvkiste, et lille rundt Bord med aaben Fod, et lille paneleret Skrin og 2 Træstole. Desuden fandtes i den i Kammeret staaende lukkede Seng en ny sribet Bolsterdyne, en gammel dito, en hjemmegjort Olmerdugsoverdyne, en sribet Hoveddyne, en lille tavlet dito, en gammel sribet Hovedpude og et trykt Lærredsdække.

I *Kammeret ved Bryggerset* var der 2 Sengesteder. I det ene af disse forefandtes en gammel sribet Overdyne, en graa Bolsterunderdyne, en gammel sribet Hovedpude og en graa dito. I det andet fandtes en ulden sribet Overdyne, en hvid Underdyne og 2 gamle Hovedpuder.

Pigens Seng stod i *Køkkenet*, og i den fandtes en gammel hvid Bolsterdyne, en sribet Overdyne og 2 Hovedpuder.

Men det var ikke Slut dermed, hvad Sengetøjet angik, thi i *Inderstuen ved Bryggerset* stod endnu en Himmelseng med sort Raskes Omhæng, og i Sengen var der 2 sribede Bolsterunderdyner, en tavlet Overdyne, 2 sribede Bolsterhoveddyner og 2 Hovedpuder af Olmerdug med Vaar paa.

Ialt nævner Skiftet 40 Dynere og Puder, fordelt i 8 Senge. Det maa erindres, at Sengen den Gang som oftest var Dobbeltsege af en ret anselig Bredde.

Udover Bohavet, der her er nævnt for at give et Indtryk af de forskellige Værelses Udstyr og dermed ogsaa af, under hvilke Forhold en velstillet Borgerfamilie levede i Begyndelsen af 1700-Tallet, nævner Skiftet naturligvis mangt og meget, der ikke skal anføres her. Der er dog enkelte Ting, man ikke kan gaa ligegyldigt forbi. Naar der paa *Loftet* fandtes 150 Tdr. Malt, 16 Tdr. Rug, 10 Tdr. Havre, et Skippund røget Flæsk og 6 Lispund Humle, saa viser dette, at Familien bagte og bryggede selv, og ligesom der var Forraad paa Loftet, saaledes var ogsaa Kælderen forsynet, idet der i denne fandtes 2 Tdr. Øl og et Anker Brændevin, foruden at man havde Plads til mere, idet der fandtes 6 hele Øltønder, 2 Halvtønder, 3 Brændevinsbimler, 2 »Dranchankre« o. a. m. Og desuden ejede Boet 2 Svin paa Sti, en kulsort Ko og en gammel sort, hjelmet dito.

Heller ikke med Hensyn til *Lintøj* var Familien daarligt stillet. Der fandtes en Dug, der ikke er nærmere betegnet, og foruden den 4 nye Hørgarns Drejlsduge, 3 halvslidte dito og 5 Blaargarns Drejlsduge. Haandklæder var det, efter vore Begreber, noget smaat med, men man vaskede sig nu ikke saa meget den Gang som nu. Boet ejede kun 8 saadanne. Heraf var et af Damask, 3 af Hørgarn og 4 af Blaargarn. 2 af dem betegnes som gamle og 2 som halvslidte. — Af Servietter var der et Dusin. — Af Lagener fandtes 14 Par, nemlig et Par smaa af Hørgarn, 5 Par af Blaargarn, et Par Hørgarns, tre Bredder store og 5 Alen lange, 2 Par Hørgarns, 2 Bredder store og 4½ Alen lange, samt 5 Par Hørgarns, 2 Bredder store og 4 Alen lange. — Der var 9 Par Pudevaar, fine, ringere, slette, ny daglige og ringere dito. Antallet af Lagener og Pudevaar staar ikke i Forhold til Antallet af Dyner og Puder efter vor Tids Opfattelse.

Af *Bøger* ejede Boet 25 Bind, heriblandt D. H. Müllers og Christoph Fiskers Huspostiller, en tredje Huspostil uden Bind, en tysk Huspostil, en lille dansk Bibel, en lille tysk Bibel, en stor tysk Bibel, en stor tysk Ligprædiken-Bog, Europäische Reisebuch, en tysk Krigsbeskrivelse 1657—59 samt 12 andre store og smaa ikke specificerede Bøger og endelig Husfadereens juridiske Bibliotek, der var meget ringe, idet det kun omfattede Christian V.s danske Lov og en »Forschrift« Bog, formentlig en Formularbog.

Til Slut skal endnu nævnes den salig Mands Garderobe, idet den giver et Billede af, hvorledes en kongelig Majestæts Byskriver i en Provinsby har været klædt i Begyndelsen af 1700-Tallet. Den bestod af følgende Genstande:

En gammel graa Klædeskjole, en graa Klædes Kjole, en sort Klædeskjole, en sort Klædes Vest, en graa Klædes Vest, en sort Klædeskappe, en Callemanches Vest, en sort foret Hue, 2 Muffer, et Par sorte Plydses Bukser, et Par graa Klædes Bukser med 2 Sølvknapper, et Par Læderbukser

med 2 Sølvknapper, en blomstret sort Callemanches Vest, en Paryk, en »Korbecher« Hat, en hjemmegjort Hat, et Par sorte Strømper, et Par graa engelske Strømper, et Par sorte dito, et Par gamle Støvler, et Par Sko, et Par Tøfler, 6 Skjorter, 6 Halsklude, 2 brogede Haandduge og 4 hvide dito.

Byskriveren har øjensynligt ikke paa nogen Maade været en Laps, men en Mand, der ikke har stillet store Fordringer til sit personlige Udstyr.

II.

Kancelliraad, Borgmester, By- og Herredsfoged Andreas Flensburgs Gavebrev til Horsens latinske Skole.

Af en ærbødig Taknemlighed imod det guddommelige Forsyn, som altid har lagt sine Velsignelser i mine Eyendomme, og overøst mig og mine Børn med utallige Velgierninger; til en erkjendtlig Erstatning for den fri Underviisning og gavmilde Understøttelse mine tre Sønner har nydt i Horsens Latinske Skole, som efter en lykkelig tilbagelagt Løbebane ved Academiet alle ere kaldede til Præster; kiendes og tilstaaer jeg underskrevne Andreas Flensburg, Kongelig Majestets Cancellieraad, Borgemester og Byefoged i Horsens, samt Herredsfoged og Skriver i Woer og Nim Herreder, med min kiere Hustru Anne Cathrine Stephansdatters Samtykke at have bortgivet til Horsens Latinske Skole en saakaldet Gaards Auvl her paa Horsens Mark No 18, som Rasmus Sørensen, Auvlsmand, for nærværende Tiid har i Leye for 8 Rdlr., med alle dertil liggende Agre og Enge i alle Byens Marker, Græsgange, Fæevanding, og alle tilhørende Eyendomme, Herligheder og Rettigheder intet i nogen Maade undtagen. Alt dette skal til evig Nytte og Eyendom følge og tilhøre Horsens Latinske Skole saaledes, at den aarlige deraf gaaende Leye, det sidste Aars Leye, som til nestkommende Mikkelsdag er forfalden, iberegnet, af Skolens Forstander, ved Kirkeværgeren besørger oppebaaret og leveret til Rectoren ved Skolen, at han efter beste Kundskab om Disciplernes Trang og Fliid anvender den til Skolebøgers Indkiøb for fattige og flittige Discipler, eftersom de i enhver Lectie efter deres forskiellige Fremgang, efter sidste Skole-Forordning kunde behøve, allerhelst for Byens Børn, saafremt de ere lige saa trængende, som de fra Landet, og ey give dem, som ere udenbyes fra, det allermindste efter i Stræbsomhed og Studerelyst. Bøgerne, som af Rectoren indkiøbes, skal indbunden uddeles; og naar nogen, hvo han saa er, skjønt han ey just er trængende eller barnfød i Byen, ved en overordentlig Flittighed udmærker sig frem for Hoben, ved enten at gjøre hastigere Fremgang end andre, eller ved at kiempe sig igiennem naturlige Mangler med et uforsagt Moed, om han end ikke naaer dem, som har

heldigere Sindsgaver, skal han, til Næring for hans usædvanlige Lær-
villighed, belønnes med en nyttig indbunden Bog, med den af forgyldte
Bogstaver paa Bindet indtrykte Paaskrift: Flittigheds Belønning, efter
sidste allernaadigste Skole-Forordnings 62. Art. I Uddelingen bør den
blotte Fattigdom staa tilside for den trængende Virksomhed og den mage-
løse Driftighed og Beivrelse, for at gjøre Kiempeskridt i Videnskaberne og
roe mod Naturen, som imod Strømmen, har alene Fordring paa Priisvin-
ding og Udmerkings Tegn, som man ey forsigtig nok kan uddele, at de ey
ved deres Almindelighed skal tabe deres Værd, eller ved deres Bekostelig-
hed blive alt for sieldne. Disse Skolebøger og Præmier skal strax efter
Examen, naar Ingeniorum Prøve er holdt i Sognepræstens, een eller flere
af Magistratens, Hørernes og Disciplernes Overværelse, af Skolens Rector
uddeles, deels fordi Rectoren paa den Tid har de Flittiges Fremvekt endnu
i frisk Minde, og upartisk kan tildømme enhver sin fortiente Belønning;
deels og at de til Academiet gaaende, ifald de gjøre sig værdige til Priis-
belønningen, ey skulde se sig den berøvet eller blive stødt fra den Ære,
som vil gjøre Professorerne opmerksomme paa dem ved Academiet. Ved
Bøgernes Modtagelse skal enhver Discipel i Bogen, som for denne Fundatz
indrettes, egenhændig qvittere til en bestandig Sikkerhed, saavel for Give-
ren som Uddeleren. Naar nærværende Leyeaccord med Rasmus Sørensen
om ommeldte Gaards Auvl, er til Ende, som udløber til Mikkelsdag 1778,
skal denne, ligesom de øvrige Gaards Auvlinger, som tilhører Skolen, stilles
til offentlig Auction for Fremtiden, at Leyen kan udbringes til det
Høyeste. Over bemeldte Gaards Auvls Indkomst skal indføres Regning
hver Aar udi den dertil paa min Bekostning indrettede og leverede Bog,
naar Priisbelønningen er uddeelt, med Forklaringer under Indtægt hvor
meget Leye af bemeldte Gaards Auvl det sidste forgangne Aar er indkom-
men, hvilke Bøger derfor ere indkiøbt og hvad hver haver kost; men under
Udgift enhver Discipels Navn, hvorfra og hvem han er, som nogen Bog
er tildeelt, Bogens Navn og hvad den haver kost. Skulle noget overblive,
som ey var indkiøbt Bøger for et Aar, føres det til Indtægt næste Aar.
Denne Bog forbliver udi Rectorens Bevaring, men forevises og paategnes
af Skolens Forstandere hvert Aar, naar Inddelingen er sket, og ovenmeldte
Rigtighed derudi er indført. Det skal aldeles være forbudet at selge eller
afhænde denne Gaards Auvl, eller henlægge den til anden Brug, end den
af Giveren er bestemt til, eller, ifald denne for Byen og Egnen umistelige
Skole skal, imod alles Ønsker, nogen Tiid friste den samme Skiebne, som
mange smaa Skoler har havt, at gaae under, og dens Formue blive henlagt
til en anden Skole; saa skal dog denne min Gave blive i Byen, og hen-
lægges til den fattige Danske Skoles Nytte paa samme Maade, som nu til
den Latinske; det samme skal og gielde ifald Leyen enten skulde blive
misbrugt eller ikke anvendt paa den Maade som Stifteren har fastsat. I det

øvrige tvivler jeg ikke paa, at jo den værende og efterkommende Sognepræst, Rector og Magistrat i Horsens, med al Fliid vil søge at vedligeholde og forevige denne christelige og velmeente Gave, at den ikke nogen Tid skal forfalde eller blive unyttig anvendt. Af denne Fundatz har jeg forfattet trende eenslydende Exemplarer; det ene at indleveres i Stiftskisten; det andet til Sognepræsten og Magistraten for at giemmes paa Byens Raadstue, og deraf til Vedkommende at udferdige Gienpart, som skal indføres i den behørige Fundatz-Protocol; og det tredie at forblive hos mig, og efter min Død hos mine arvelige Descendenter, som Skolens Forstandere, een Gang om Aaret, ifald det forlanges, skal give Underretning om med Leyen af denne Gaards Auvl, forholdes efter denne Fundatz; i Mangel deraf, bør det andrages og paatales for vedkommende Øvrighed.

Til Bekræftelse under min Haand og hostrykte Signet.

Horsens den 22. September 1777.

A. Flensburg.

Conform med Originalen, testerer

Frid. Rasch.

(Hofman's Foundationer. Tom. XI. Kbhvn. 1780. S. 336. Nr. 22).

III.

Kancelliraad, Borgmester, By- og Herredsfoged Andreas Flensburgs og Hustrus Gavebrev til Horsens By, hvorved oprettes „De Flensburgske Enkeboliger“.

Ved Gavebrev af 23. Oct. 1790 har Cancellieraad A. Flensburg, Borgemester og Byefoged i Horsens etc., og Hustru A. Cathrine fød Stephansdatter, til en Amindelse om de mange Forsynets Velgjerninger, de fra deres Ungdom indtil høie Alderdom i Horsens Bye have nydt, til Understøttelse for samme Byes Fattige, skjenket: a) et i Horsens dem tilhørende Sted, som de have ladet opbygge og indrette til Bopæl for 8 fattige Enker saaledes, at enhver af dem deri har sin Stue med Jern-Kakkelovn og et lidet Kjøkken ved Siden, og desuden et Aflukke i det i Gaarden staaende Huus til Brænde; med Stedet følger Gaards- og Hauge-Plads, samt Pompevand; b) tvende saakaldte Gaardsavlinger paa Horsens Byes Mark, som skulle være til Bygningens Vedligeholdelse efter Giverens Død og Stiftelsens Varighed. For Anvendelsen af disse Gaver ere følgende Bestemmelser fastsatte:

1) Bygningen paa forbenævnte Sted skal stedse bruges saaledes, som det af Giverne er bestemt og hvortil det nu er indrettet, nemlig til Bolig og Huuslye for 8 skikkelige og trængende Enker af Horsens Byes Borgere; dog maa ingen derudi indtages, som er under 60 Aar gammel, saalænge nogen Trængende af benævnte Egenskaber er til. Trængende af Givernes

Familie skulle fremfor andre være berettigede til at nyde godt af denne Stiftelse, og ikke udelukkes derfra, om de ogsaa maatte mangle nogen af benævnte Egenskaber, naar kuns deres Forhold er ulasteligt.

2) De Enker, som Giverne selv have givet Huuslye i denne Bolig og indsat derudi, forblive der, saalænge de leve, og ligeledes de, som siden derudi indtages, naar de ikke henfalde til lastefuld Levnet, som bemyndiger dem, der have Opsyn over Stiftelsen, at fratage dem dette Beneficium, dersom de ikke efter foregaaende Advarsel rette deres Feil. For at forebygge deraf opkommende Kiv og Usamdrægtighed fastsættes, at ingen Enke, som i denne Boelig haver faaet Plads, maa indtage Nogen til Ophold hos sig, uden dertil af Vedkommende at have særdeles Tilladelse, hvilken Tilladelse, naar den endog eengang er givet, ikke skal gjælde for bestandigt, men ophøre, saasart Vedkommende finde for godt at tilbagekalde den.

3) Saalænge Giverne selv leve, forbeholde de sig, efter eget Tykke, at bortgive de i denne Enke-Bolig ledigblivende Pladser; men efter deres Død skal denne Rettighed tilhøre Horsens Byes Sognepræst, Magistrat og Fattiges Forstander, som have Tilsyn med denne Stiftelse efter deres Død. Bygningen vedligeholdes saaledes :

4) De dertil skjænkede tvende Gaardsavlinger tilhøre fra deres dødelige Afgang denne Stiftelse og anvendes paa følgende Maade: den aarlige Leie og Afgift af den ene Gaardsavl uddeles lige imellem de Enker, som i dette oprettede Enkesæde have faaet Plads, til Hjælp til Brænde om Vinteren; dog maa een af de skikkeligste Enker tillægges dobbelt saameget som nogen af de andre, imod at det bliver dens Pligt at tillukke og aabne Stedets Port i rette Tid Aften og Morgen, samt at paasee Reenlighed og Orden vedligeholdt saavel ved Stedet, som ved de derudi værende Enkers Forhold.

5) Den aarlige Leie og Indkomst af den anden hertil skjænkede Gaardsavl skal stedse oplægges og blive i Behold, til deraf at besørge forbenævnte Enkeboligs og dertil hørende Bygningens Vedligeholdelse. Og, skulde i Tiden det gjorte Oplag blive saa stort, at Vedkommende ere forvissede, at intet kan mangle til Bygningens fornødne Vedligeholdelse, da maa Overskuddet forbruges til Uddeling blandt de i Boligen værende Enker paa foranførte Maade.

6) Skulde forbenævnte Gaver saavel Bygning som dertil lagte Gaardsavl nogensinde i Tiden til anden Brug og anderledes blive anvendt, end det heri er benævnt og fastsat, skal disse Gaver ved denne Afvigelse fra Givernes Villie være deres Arvinger hjemfaldne, og de skal kunne indtale og tiltræde samme som deres fulde Eiendom; hvorfor de og stedse maa have Tilsyn, at Givernes her tilkjendegivne Villie bliver opfyldt.

7) Af denne Donation forfattes 4 ligelydende Gjenparter, hvoraf den ene tilligemed Originalskjøderne paa Stedet og de 2 Gaardsavl nedlægges til Forvaring i Stiftskisten; den anden leveres til Horsens Byes Magistrat; den tredie til de Fattiges Forstander i Horsens, og den fjerde forbliver hos Arvingerne, som have Tilsyn med disse Gavers Anvendelse efter Givernes Vilje.

Denne Foundation er under 3. August d. A. gratis confirmeret.
Collegialtidende 1802, S. 531—534

IV.

Borgmester Andreas Flensburgs Optegnelser i en Andagtsbog.

(Johan Larsen: Bibelske Røgelse til gudelige Andagters søde Lugt, fordansket af Peter Møller, 1706):

21 Maj 1716 som var Christi Himmelfartsdag om Eftermiddagen Kl. 4 blev jeg *Andreas Flensburg* født til Verden.

16 Maj 1721 om Aftenen Kl. 9 er min kjære Hustru *Anna Catharina Steffensdatter* født til Verden.

22 Septb. 1741 stod vores Bryllup udi vores Hus her i Horsens og blev vi copuleret af Provsten Mag. Jesper Norup.

1742 3 Febr. om Natten Kl. 12 blev vores første Søn født til Verden og formedels befunden Svaghed straks hjemmedøbt af Provsten Mag. Norup og kaldet *Stephan Jacob* men han døde samme Nat Kl. 5 og altsaa blev kun 5 Timer gammel.

1743 6 Maj blev vores 2 Søn født til Verden Kl. 2 om Eftermiddagen slet og den 12 Maj blev døbt og kaldet *Stephan [Jacob]*.

1744 14 April om Eftermiddagen Kl. 2 blev vores Datter *Bodel* født til Verden og den 17 dito døbt af Provsten Mag. Norup. Døde 15 April 1748.

1745 10 Juli om Eftermiddagen blev vores 3 Søn født til Verden og blev døbt næste Dag og kaldet *Niels* han døde 17 Juli og blev ikkun 8 Dage gammel.

1746 9 Juli blev vores 2 Datter født til Verden og formedels hendes befundne Svaghed hjemmedøbt 13 Juli om Natten Kl. 12 og kaldet *Kirstine*. Hun døde Dagen efter 14 Juli Kl. 1 over Middag.

1747 22 Oktob. Kl. 10 om Formiddagen blev vores 4 Søn født til Verden. Den 29 døbt og kaldet *Niels*. Døde 26 Juni 1748 Kl. 11 Formiddag.

1749 26 Jan. Kl. 5 Eftermiddag blev vores 5 Søn født og kaldet *Niels*, Døde 18 Decemb. 1755 Formiddag Kl. 5.

1750 20 Juli Kl. 9 Eftermiddag blev vores 6 Søn født og 24 dito døbt i St. Ibs Kirke og kaldet *Thomas*.

1751 26 Oktob. Kl. 2 Eftermiddag blev vores 3 Datter født, 29 dito døbt og kaldet *Boel* (i St. Ibs Kirke).

1753 30 Jan. om Formiddagen Kl. 11 blev vores 7 Søn født og den 2 Febr. paa Kyndelmissedag døbt i Closter Kirken af Provst Norup og kaldet *Ole*.

1755 1 Oktob. Kl. 11 om Formiddagen blev vores 4 Datter født den 5 dito døbt i Closter Kirken af Hr. Frimodt og kaldet *Kierstine*.

1757 30 Decemb. Kl. 6 Formiddag blev vores 5 Datter født, den 1 Jan. 1758 døbt og kaldet *Sidsel*.

1759 7 Marts Kl. 2 Eftermiddag blev vores 6 Datter født, straks hjemmedøbt og døde 1 Time derefter, hun blev i Daaben kaldet *Anna. Catrine*.

1760 3 Juli Kl. 11 om Formiddagen blev vores 8 Søn født, 6 dito døbt og kaldet *Niels*. 6 Oktob. døde han om Aftenen Kl. 6.

NAVNEFORTEGNELSE

Ahrndt, Hans Adam	56
Ammitzbøll, Helle, g. m. Kancelliraad Niels Thygesen	26, 27
Andersen, Agnes Martha, g. m. Forvalter Anthon Frederik Christian Flensborg	47
Andersen, Ferdinand Emil Martin, Arbejder	44
Andersen, Hans, Overportør	44
Andersen, Marie, g. m. Maskinmester Sofus Holm	42
Andersen, Niels Peter, Købmand	47
Andersen, Thora, g. m. Kammerherre, Oberstløjtnant Marius Edvard Winge	48
Andreasen, Holger Andreas, Hønseriejer	45
Andreasen, Marius, Tømrermester	45
Andresen, Hans Peter, Slotsopsynsmand	55
Andresen, Heinrich, Arbejder	55
Anger, Agnes Louise Charlotte g. m. Boghandler Erhard Saabye Flensborg	40
Anger, Edvard Julius, Sognepræst	40
Augsburg, Henrik Vilhelm, Kommandør	48
Augsburg, Jens Jannik Jensen, Justitsraad, Apoteker	48
Bache, Johanne Marie, g. m. Sognepræst Ole Flensborg	33
Barfoed, Else Cathrine, g. m. Borgmester Hans Pedersen	28
Barfoed, Hans Christian, Konsumtionsforvalter	19, 28
Barlach, Johan Henrik, Hattemager	33
Barlach, Søren, Hattemager	33
Bay, Cecilie (Sille) Marie, g. m. Sognepræst Andreas Nicolaj Flensburg . .	31
Bay, Jens, Borger i Randers	31
Behrend, Peter Zeuthen, Proprietær	43
Bentzen, Carl, Købmand, Kaptajn	30
Bentzen, Louise Camilla, g. m. Borgmester og Byfoged, Direktør Kai August Hammerich	50
Blom, Marie Agnethe Elisabeth, g. m. Kancelliraad Christian Erasmi Otterstrøm	39
Brandt, Knud, Guldsmed	21
Brandt, Rasmus, Borger i Fredericia	21
Brødsgaard, Niels, Gaardejer	35
Christensdatter, Mette Sophie, g. m. Hattemager Johan Henrik Barlach . . .	33
Christensen, Ingerthine Dorthea Cathrine, g. m. Gaardejer Thomas Christian Flensburg	37
Christensen, Kristence Otilia, g. m. Kunstmaler Aage Karl Gustav Lund . . .	57
Christensen, Martine Østergaard, g. m. Gaardejer Peter Jens Sejersen . . .	45
Christensen, Vilhelmine Laura Elisabeth, g. m. Husejer Herman Martin Friis	48
Clod, Mette Cathrine, g. m. Borgmester Thomas Thomsen	29
Cortsen, Mogens Borup, Bagermester g. m. Charlotte Amalie Kirstine Flensburg	34

Cortsen, Rasmus, Købmand	34
Dall, Margrethe, g. m. Gaardejer Niels Krag	45
Damkjær, Andrea, g. m. Højskoleforstander Rasmus Vind	43
Ebbesen, Inger Kirstine, g. m. Sognepræst Andreas Nicolaj Flensborg	31
Elleby, Johanne, g. m. Skibsfører Hans Lund	43
Eriksen, Gerda, g. m. Telegrafbestyrer Carl Holm	51
Faber, Marie Charlotte, g. m. Boghandler, Justitsraad Søren Frederik Helm- Petersen	41
Flensborg, Andreas Jørgen Welling, Landmand	56
Flensborg, Andreas Nicolai, (Barn)	40
Flensborg, Andreas Nicolai, Boghandler	48
Flensborg, Andreas Nicolai, Direktør	46
Flensborg, Andreas Nicolai, Kapellan	39
Flensborg, Anna, g. m. Kommandør Henrik Vilhelm Augsburg	48
Flensborg, Anna Louise, g. m. Arbejder Heinrich Andresen	55
Flensborg, Anthon Frederik Christian, Forvalter	47
Flensborg, Astrid, g. m. Disponent Knud Børge Jepsen	52
Flensborg, Bent Winge, Boghandler	57
Flensborg, Børge Welling, Landmand	56
Flensborg, Carl Cecil, Student	39
Flensborg, Cecilie Marie, g. m. Gaardejer Stephan Eduard Ludvig Hald	37
Flensborg, Cecilie Marie	39
Flensborg, Cecilie Susanne Augusta, g. m. Læge Hans Christian Wolfgang Hertel	41
Flensborg, Charlotte Helene Elisabeth	38
Flensborg, Christian Emil, Boghandler	40
Flensborg, Christian Peter, Schoutbynacht	1
Flensborg, Clara Augusta Mathilde, g. m. Professor, Dr. phil. Leonor Hammerich	50
Flensborg, Ebba Marie Mathilde, g. m. Direktør, Civilingeniør Gustav Emil Hartz	52
Flensborg, Else, g. m. Grosserer Hans Schrøder	57, 58
Flensborg, Emilie Frederikke Christiane	38
Flensborg, Erhard Saabye, Boghandler	39
Flensborg, Erhard Saabye, Kaptajn	51
Flensborg, Erhard Saabye, Overretssagfører	49
Flensborg, Erhard Winge, Læge	57
Flensborg, Fritz Ove Johan Ahrent, Boghandler	53
Flensborg, Gerda Saabye	58
Flensborg, Gudrun	52
Flensborg, Gudrun Mark	56
Flensborg, Hans Wilhelm, Gaardejer	47
Flensborg, Hans Wilhelm, Landmand	56
Flensborg, Helga, Sygeplejerske	56
Flensborg, Helle	59
Flensborg, Inga	52
Flensborg, Ingrid, g. m. Oberstløjtnant Axel Olfert Hjarlitz	52
Flensborg, Jacob Anker Rasmus Wilhelm, Assistent	56
Flensborg, Johan Ahrent, Boghandler	41
Flensborg, Johan Ahrent, fhv. Gaardejer	46
Flensborg, Johan Ahrent, Sognepræst	33
Flensborg, Kirsten Elisabeth, g. m. Civilingeniør Karsten Hertz	58
Flensborg, Knud Wilhelm, Gaardejer	55

Flensborg, Lauritz Carl Severin, Gaardejer	47
Flensborg, Lillian Saabye	58
Flensborg, Lise	59
Flensborg, Liszie Winge, g. m. Tandlæge Poul Georg Albert Nielsen . . .	57
Flensborg, Ludvig, Civilingeniør	48
Flensborg, Mette	46
Flensborg, Mette Cecilie	55
Flensborg, Nina, g. m. Tandlæge Abraham Jan Werner de Groot	57
Flensborg, Ole, Møllejejer, Fabrikant.	40
Flensborg, Ole	58
Flensborg, Ole, Sognepræst	33
Flensborg, Peter.	59
Flensborg, Ruth, g. m. Kresten Ahrndt	56
Flensborg, Sophie Cathrine, g. m. Sognepræst Carl Erasmi Otterstrøm . . .	39
Flensborg, Steffen	58
Flensborg, Thrine	46
Flensborg, Thøger, (Barn)	47
Flensborg, Thøger Lassen Althalt, Sognepræst	2, 34
Flensborg, Thøger Welling, Landmand	56
Flensborg, Torben Welling, Landmand	56
Flensborg, Vilhelm Schalstrup, Sognepræst	38
Flensborg, Andreas, Borgmester, Kancelliraad	12 - 20
Flensborg, Andreas Andreassen	11
Flensborg, Andreas Hansen, By- og Herredsskriver	3 ff.
Flensborg, Andreas Nicolaj, Gaardejer	30
Flensborg, Andreas Nicolaj, Sognepræst	30
Flensborg, Andreas Nicolai Harboe, Gaardejer	42
Flensborg, Andreas Vilhelm, Gaardejer	32
Flensborg, Andreas Wirring	54
Flensborg, Ane Cathrine Karen Hofgaard, g. m. Forpagter Johan Bernhard Selmer	29
Flensborg, Anna Andreasdatter, g. m. Byskriver C. C. Svestrup	10
Flensborg, Anna Cathrine, (Barn).	28
Flensborg, Anna Cathrine, g. m. Guldsmid Knud Brandt	21
Flensborg, Anna Cathrine Helene, g. m. Købmand, Stadshauptmand Christian Theodor Thomsen.	29
Flensborg, Anna Dorothea, (Barn)	21
Flensborg, Anna Marie, g. m. Billedskærer Svend Damkjær Vind	43
Flensborg, Anne, (Barn)	21
Flensborg, Bitten	59
Flensborg, Bodil, (Barn)	21
Flensborg, Bodil	23
Flensborg, Bodil, (Barn)	24
Flensborg, Bodil, g. m. Sognepræst Niels Holmboe Thorup	26
Flensborg, Bodil Karen	44
Flensborg, Carl Thomas, (Barn)	43
Flensborg, Cathrine Marie	32
Flensborg, Charlotte, g. m. fhv. Forpagter Hans Jensen	43
Flensborg, Charlotte Amalie Kirstine, g. 1 G. m. Hattemager Søren Barlach, 2 G. m. Bagermester Mogens Borup Cortsen.	33
Flensborg, Christian, fhv. Gaardejer	42

Flensburg, Christian August, Gaardejer	32
Flensburg, Christian Thygesen	55
Flensburg, Dorethe, g. m. Skipper Knud Sørensen	11
Flensburg, Dorothea	21
Flensburg, Dorothea Maria	22
Flensburg, Elise Aleksandrine Kamp	44
Flensburg, Elise Nielsine, g. m. Købmand Jens Hansen Thirslund	35
Flensburg, Ellen Margrethe, (Barn).	45
Flensburg, Ellen Margrethe, g. m. Hønseriejer Holger Andreas Andreasen	45
Flensburg, Else Marie	44
Flensburg, Else Marie	55
Flensburg, Else Marie, g. m. Gaardejer Harald Jessen	45
Flensburg, Emilie, g. m. Inspektør Svend Undall-Behrend	43
Flensburg, Hans Andreasen	11
Flensburg, Hans Krag	55
Flensburg, Hans Thomsen, Købmand.	1
Flensburg, Helene, (Barn)	29
Flensburg, Helene Cathrine	35
Flensburg, Helene Henriette, (Barn).	43
Flensburg, Helle Thygesen, g. m. Arbejder Ferdinand Emil Martin Andersen	44
Flensburg, Henrik Hartvig Carl, Gaardejer	43
Flensburg, Herlow, (Barn)	21
Flensburg, Herlow, Fysikus, Dr. med.	22 f
Flensburg, Inger Elisabeth Krag	55
Flensburg, Ingerthine Elise, g. m. Tage Kjærulff Sejersen	45
Flensburg, Jens Christian Hartvig, (Barn)	36
Flensburg, Jens Hartvig, (Barn)	37
Flensburg, Jens Thygesen, Landmand	44
Flensburg, Johanne, g. m. Gymnastikleder August Varming.	45
Flensburg, Johanne Marie, g. m. Fuldmægtig Andreas Peter Lund	43
Flensburg, Jørgen Christian	55
Flensburg, Jørgen Christiansen, Rektor	1
Flensburg, Kirstine, (Barn)	24
Flensburg, Kirstine, g. m. Sognepræst Niels Friborg	27
Flensburg, Kirsten Marie, g. m. Bankassistent Kai Hansen.	46
Flensburg, Lise Lotte	54
Flensburg, Louise Marie	54
Flensburg, Margrethe	55
Flensburg, Marie Andrea.	32
Flensburg, Marie Kirstine, g. m. Brixen Olesen Møller	21
Flensburg, Nicoline Christiane, g. m. Gaardejer Carl Emanuel Brødsgaard	35
Flensburg, Niels, (Barn)	24
Flensburg, Niels, (Barn)	28
Flensburg, Niels Andreasen, Vejer og Maaler	8 ff
Flensburg, Niels Thor Engelbrecht	54
Flensburg, Niels Thygesen, Gaardejer	30
Flensburg, Niels Thygesen, Gaardejer	35
Flensburg, Niels Thygesen, Gaardejer	44
Flensburg, Niels Thygesen	54
Flensburg, Niels Wilhelm.	54

Flensburg, Ole, Sognepræst, Provst	26 f
Flensburg, Ole Laurits Høgenhaug	54
Flensburg, Peder Jørgensen, Købmand	1
Flensburg, Per	55
Flensburg, Sidsel, g. m. Konsumtionsforvalter Hans Christian Barfoed	28
Flensburg, Sophie Rønnenkamp	43
Flensburg, Stephan Jacob, (Barn).	24
Flensburg, Stephan Jacob, Sognepræst	24
Flensburg, Thomas, Gaardejer	44
Flensburg, Thomas, Sognepræst	16, 25
Flensburg, Thomas Bjarne	54
Flensburg, Thomas Christian, Gaardejer	36
Flensburg, Thomas Nicolai, Student.	32
Friberg, Niels, Sognepræst	16, 19, 28
Friis, Daisy, g. m. Civilingeniør Ludvig Flensburg	48
Friis, Herman Martin, Husejer	48
Frimodt, Niels Mikkelsen, Sognepræst	24
Frimodt, Sara Kirstine, g. m. Sognepræst Stephan Jacob Flensburg	24
de Groot, Abraham Jan Werner, Tandlæge	57
de Groot, Cornelis, Arkitekt	57
Hald, Johan Peder, Stiftsprovst	38
Hald, Stephan Eduard Ludvig, Gaardejer	38
Hammerich, Kai August, Borgmester og Byfoged, Direktør	50
Hammerich, Louis Leonor, Professor, Dr. phil..	50
Hansdatter, Anna, g. m. Prokurator C. C. Sveistrup	10
Hansen, Andreas, Konsumtionsbetjent	2
Hansen, Bodil Kirstine, g. m. Forpagter Niels Peter Jensen Kamp	36
Hansen, Christiane, g. m. Købmand Rasmus Cortsen	34
Hansen, Emanuel Vilhelm Thorvald, Prokurist	52
Hansen, Emilie Henriette, g. m. Justitsraad, Apoteker Jens Jannik Jensen. Augsburg.	48
Hansen, Emma, g. m. Gaardejer Hans Wilhelm Flensburg	47
Hansen, H., Kobbersmed	46
Hansen, Kai, Bankassistent	46
Hansen, Marie Hansine, g. m. Amtsvejmand Rasmus Christian Rasmussen	43
Harboe, Louis, Sparekassebogholder	35
Harboe, Lovise Munk, g. m. Gaardejer Niels Thygesen Flensburg	35
Hartz, Christian Frederik Theodor, Proprietær, Landstingsmand	52
Hartz, Gustav Emil, Direktør, Civilingeniør	52
Hauberg, Gudrun Elisabeth, g. m. Overretssagfører Erhard Saabye Flensburg	49
Hauberg, Jørgen Christian, Godsejer	50
Helm-Petersen, Frederikke Kirstine, g. m. Boghandler Johan Ahrent Flensburg	41
Helm-Petersen, Søren Frederik, Boghandler, Justitsraad	41
Herlufsdatter, Kirstine, g. m. Niels Andreasen Flensburg	10
Hertel, Hans Christian Wolfgang, Læge	41
Hertz, Alfred, Direktør	58
Hertz, Karsten, Civilingeniør	58
Hjarlitz, Axel Olfert, Oberstløjtnant	52
Hofgaard, Karen, g. m. Sognepræst Niels Mikkelsen Frimodt	24
Holm, Carl, Telegrafbestyrer	51

Holm, Grete, g. m. Kaptajn Erhard Saabye Flensborg	51
Holm, Sofus, Maskinmester	42
Holm, Sophie Marie, g. m. Gaardejer Andreas Nicolai Harboe Flensborg . .	42
Holst, Emilie, g. m. Sparekassebogholder Louis Harboe	35
Hovden, Anders, Sognepræst	56
Hovden, Jorun, g. m. Assistent Jacob Anker Rasmus Wilhelm Flensborg . .	56
Hupfeldt, Marie Magdalene, g. m. Glasmager Heinrich Friderich Schrøder .	46
Høgenhaug, Anna, g. m. Lærer Martin Laurits Wirring	42
Høj, Elise, g. m. Gaardejer Chresten Varming	45
Iversen, Marie Pedersdatter, g. m. Sognepræst Andreas Thomsen	30
Jacobsen, Georgfa, g. m. Kaptajn Erhard Saabye Flensborg	51
Jacobsen, Stephan, Borger i Horsens	20
Jacobsen, Urban, Raadmand	10
Jensen, Anders, Gaardejer	43
Jensen, Hans, fhv. Forpagter	43
Jensen, Maren Kirstine, g. m. Gaardejer Anders Jensen	43
Jensen, Meta Hedeveg Magdalene, g. m. Boghandler Christian Emil Flensborg	40
Jensen, Niels, Partikulier	41
Jensen, Thyra Olga Margrethe, g. m. Overportør Hans Andersen	44
Jepsen, Knud Børge, Disponent	52
Jepsen, Niels Henrik, Realskolebestyrer	52
Jessen, Hans, Maskinfabrikant	45
Jessen, Harald, Gaardejer	45
Jørgensen, Margrethe, g. m. Malermester Thor Engelbrecht Nerup	42
Kamp, Jensine Nielsen, g. m. Gaardejer Niels Thygesen Flensborg	36
Kamp, Niels Peter Jensen, Forpagter	36
Karmark, Inger Johanne, g. m. Bankfuldmægtig Hans Bjerregaard von Pein	53
Kastrup, Alvilde Susanne Elisabeth, g. m. Godsejer Jørgen Christian Hauberg	50
Kiergaard, Dorthe Christensdatter, g. m. Herluf Urbansen	10
Kierulff, Inez Caroline Elisabeth, g. m. Realskolebestyrer Niels Henrik Jepsen	52
Knudsen, Cathrine Helene, g. m. fhv. Gaardejer Johan Ahrent Flensborg . .	46
Knudsen, Knud Hansen, Lærer	46
Koed, Else Marie, g. m. Landinspektør Jens Repsdorph Müller	32
Krag, Anna, g. m. Gaardejer Niels Thygesen Flensborg	45
Krag, Gedske, g. m. Skoleholder Niels Jørgensen Thorup	26
Krag, Niels, Gaardejer	45
Köhler, Emelie, g. m. Malermester Niels Einer Schrøder	57
Lange, Elisabeth Andreasdatter, g. m. Sognepræst Peder Nielsen Thun . . .	26
Lauritzen, Hans, Farver	38
Lauritzen, Louise Charlotte Augusta Frederikke, g. m. Sognepræst Vilhelm Schalstrup Flensborg.	38
Lund, Aage Karl Gustav, Kunstmaler	57
Lund, Andreas Peter, Fuldmægtig i Finansministeriet	43
Lund, Hans, Skibsfører	43
Lund, Inga, g. m. Læge Erhard Winge Flensborg	57
Lund, Laura Christine, g. m. Proprietær, Landstingsmand Christian Frederik Theoder Hartz.	52
Luytkis, Marie, g. m. Hattemager Søren Barlach	33
Lüders, Kristian Frederik, Skovfoged	55
Lüders, Thora, g. m. Gaardejer Knud Wilhelm Flensborg	55

Lynggaard, Karen Nielsdatter, g. m. Gaardejer Niels Brødsgaard	35
Lytsen, Ingeborg, g. m. Hans Adam Ahrndt	56
Mikkelsen, Johanne Jensine, g. m. Skovfoged Kristian Frederik Lüders. . .	55
Monrad, Christiane Birgitte, g. m. Gaardejer Andreas Nicolaj Flensburg . .	30
Munk, Trine Sophie, g. m. Farver Hans Lauritzen	38
Müller, Else Marie, g. m. Gaardejer Andreas Vilhelm Flensburg	32
Müller, Jens Repsdorph, Landinspektør	32
Müller, Brixen Olesen	21
Nerup, Erna, g. m. fhv. Gaardejer Christian Flensburg	42
Nerup, Thor Engelbrecht, Malermester.	42
Nielsen, Emerentze Birgitte Christine, g. m. Bladudgiver Christian Gustav Odense	48
Nielsen, Hedevig Marie, g. m. Partikulier Niels Jensen	41
Nielsen, Marie, g. m. Maskinfabrikant Hans Jessen	45
Nielsen, Niels Henrik, Tobakshandler, Landstingsmand	57
Nielsen, Nielsine, g. m. Tømrermester Marius Andreasen	45
Nielsen, Poul Georg Albert, Tandlæge	57
Odense, Christian Gustav, Bladudgiver.	48
Odense, Marie Charlotte Amalie, g. m. Boghandler Andreas Nicolai Flensburg	48
Olufsdatter, Bodil, g. m. Borger Stephan Jacobsen	20
Otterstrøm, Carl Erasmi, Sognepræst	39
Otterstrøm, Christian Erasmi, Overretsprokurator, Kancelliraad	39
Pedersdatter, Gjertrud, g. m. Borger Rasmus Brandt	21
Pedersen, Hans, Borgmester	28
von Pein, Hans Bjerregaard, Bankfuldmægtig	53
von Pein, Inge Karmark, g. m. Boghandler Fritz Ove Johan Ahrent Flensburg	53
Petersen, Cathrine Sophie, g. m. Forpagter Vilh. Schalstrup	33
Petersen, Peter Emanuel Høstmark, Gaardejer	37
Prosch-Jensen, Else, g. m. Boghandler Bent Winge Flensburg.	58
Prosch-Jensen, Sven, Tandlæge	58
Rasmussen, Ingeborg Marie, g. m. Gaardejer Henrik Hartvig Carl Flensburg	43
Rusmussen, Rasmus Christian, Amtsvejmand.	43
Rehling, Mette Cathrine, g. m. Slotsopsynsmand Hans Peter Andresen . . .	55
Rudolfsen, Elna Kirstine, g. m. Gaardejer Thomas Flensburg	44
Rudolfsen, Rudolf, Gaardejer	44
Schalstrup, Mette, g. m. Sognepræst Ole Flensburg.	33
Schalstrup, Vilhelm, Forpagter	33
Schrøder, Anna, g. m. Direktør Andreas Nicolai Flensburg	46
Schrøder, Hans, Grosserer	57
Schrøder, Heinrich Friderich, Glasmager	46
Schrøder, Niels Einer, Malermester	57
Saabye, Jens Christian, Møllejejer	40
Saabye, Wilhelmine Charlotte, g. m. Møllejejer, Fabrikant Ole Flensburg . .	40
Sejersen, Peter Jens, Gaardejer	45
Sejersen, Tage Kjærulff.	45
Seligmann, Ellen, g. m. Direktør Alfred Hertz	58
Skipper, Asta, g. m. Tandlæge Sven Prosch-Jensen.	58
Smidt, Cathrine Elisabeth, g. m. Stiftsprovst Johan Peder Hald	38
Sorvad, Christiane, g. m. Gaardejer Rasmus Welling	47
Stephansdatter, Anna Cathrine, g. m. Borgmester Andreas Flensburg. . . .	20

Stilling, Wilhelmine Christine, g. m. Møllejer Jens Christian Saabye	40
Svane, Jensine, g. m. Skibsfører Jens Hansen Thirslund	35
Sveistrup, Christen Christensen, Byskriver	6, 10 f
Sveistrup, Christen Christensen, Prokurator	10
Tenover, Niels Jacobsen	7
Tenover, Thomas Nielsen	6
Terkelsen, Anne Kirstine, g. m. Lærer Knud Hansen Knudsen	46
Thirslund, Jens Hansen, Købmand	35
Thirslund, Jens Hansen, Skibsfører	35
Thomasdatter, Anna, g. m. By- og Herredsskriver Andreas Hansen Flensborg	7
Thomsen, Andreas, Sognepræst	30
Thomsen, Anne, g. m. Tobakshandler, Landstingsmand Niels Henrik Nielsen	57
Thomsen, Christian Theodor, Købmand, Stadshauptmand	29
Thomsen, Helene Cathrine, g. m. Gaardejer Niels Thygesen Flensborg . . .	30
Thomsen, Thomas, Borgmester	29
Thorup, Niels Holmboe, Sognepræst	26
Thorup, Niels Jørgensen, Skoleholder	26
Thun, Peder Nielsen, Sognepræst	26
Thun, Vibeke Margrethe Thun, g. m. Sognepræst Niels Holmboe Thorup . .	26
Thygesen, Charlotte Amalie, g. m. Provst Ole Flensborg	27
Thygesen, Karen, g. m. Sognepræst Thomas Flensborg	26
Thygesen, Niels, til Matrup, Kancelliraad	26, 27
Tværgaard, Martine, g. m. Proprietær Jørgen Sorvad Welling	47
von Undall, Julie, g. m. Proprietær Peter Zeuthen Behrend	43
Undall-Behrend, Svend, Inspektør	43
Urbansen, Herluf, Købmand	10
Wandel, Anna Pedersdatter, g. m. Sognepræst Niels Nielsen Friborg	28
Varming, August, Gymnastikleder	45
Varming, Chresten, Gaardejer	45
Welling, Anna Margrethe, g. m. Gaardejer Hans Wilhelm Flensborg	47
Welling, Cecilie, g. m. Gaardejer Lauritz Carl Severin Flensborg	47
Welling, Jørgen Sorvad, Proprietær	47
Welling, Rasmus, Gaardejer	47
Werner, Geertje, g. m. Arkitekt Cornelis de Groot	57
Vibe-Petersen, Carla Juliane, g. m. Gaardejer Thomas Christian Flensborg .	37
Viglar, Caroline Augusta, g. m. Sognepræst Edvard Julius Anger	40
Willumsen, Johanne Hjarlitz, g. m. Prokurist Emanuel Vilhelm Thorvald Hansen	52
Vind, Rasmus, Højskoleforstander	43
Vind, Svend Damkjær, Billedskærer	43
Winge, Cecilie Marie, g. m. Boghandler Andreas Flensborg	48
Winge, Marius Edvard, Kammerherre, Oberstløjtnant	48
Wiring, Helga Marie, g. m. fhv. Gaardejer Christian Flensborg	42
Wiring, Martin Laurits, Lærer	42