



Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

**Inger Nielsdatter Gjør
Junget-Junget
1774-1828
og
Mikkel Mortensen
Ingstrup/Rødding - Junget
1777-1823**

Deres og børnenes liv og skæbne

Inger og Mikkel er fattigfolk, der bor i et lille jordløs hus ved Grætrup Præstegård. De får 6 børn, der alle bliver voksne. Skæbnen indhenter familien, idet forældrene i 1817 hver får 1 år i tugthuset i Viborg for tyveri – noget der nok i 2012 kun ville udløse en betinget dom. Deres børn og børnebørn får i alt 11 såkaldte uægte børn. En svigersøn får 2 år i forbedringshus for vold og en søn har heller ikke holdt sig lovlydig.

Tredje søndag i advent 1800 var der vielse i Junget Kirke forestået af pastor Krag. Bruden var Inger Nielsdatter og brudgommen Mikkel Mortensen begge af Junget.

Efter vielsen bosætter de sig Grætrup – nærmeste nabo til Grætrup Præstegaard. De har et fæste under Jungetgaard, men fæstet er ikke nævnt i Jungetgaard's fæsteprotokol. Ved folketællingen 1801 betegnes Michel Mortensen som Jordløs Huusmand og yderlig fattig. Ingers moder Maren Jensdatter på 70 år er hos dem – er Almisselem og bestandig sengeliggende. Jordtilliggendet er på 0.4 ha eller 4.000 m² – vel 4-5 parcelhusgrunde.



I perioden 1801-1811 får ægteparret 6 børn. Den førstefødte er Morten, der er født i 1801 og opkaldt efter sin farfar. Herefter kommer 2 piger – Maren i 1803 og Maren 1805, der opkaldt efter mormor henholdsvis farmor. Den næste bliver Esper, der er født i 1807 og hvorfor han ikke bliver opkaldt efter sin morfar vides ikke, for først i 1809 bliver morfaderen opkaldt ved sønnen Niels. Endelig får de så i 1812 så datteren Kirsten.

Fadderlisterne er præget af bønderfolk, enkelte ansatte på Jungetgaard og 2 ”prominente” – Præstens datter Hedevig Sophie Krag og Forpagter Gjeddes husholderske på Jungetgaard.

Som tidligere nævnt blev familien ved folketællingen 1801 betegnet som yderlig fattig – den anden laveste rang på pastor Kragh´s skala, idet kun almisselem var ringere. Så der er ikke tvivl om, at familien har levet under meget fattige kår. På den anden side må erkendes, at alle deres 6 børn blev voksne, hvilket ikke var det normale på dette tidspunkt.

Ved konfirmationen af Esper og Niels er Mikkelt Mortensen betegnet som fattig husmand, mens han ved Maren´s konfirmeret 1823 er betegnet som den fattige Michel Gjøl.

Ægteparrets baggrund

Inger Nielsdatter er døbt i Junget Kirke den 21. august 1774, og er reel døbt Inger Marie og er opkaldt efter sin far Niels Thomsens første hustru Inger Marie Muusmann, der bliver begravet 2. søndag efter påsken 1773. Allerede den 19. oktober 1773 bliver faderen trolovet med Ingers moder Maren Jensdatter og de bliver viet 3. søndag i advent. Præsten Søren Salling har ikke angivet, at begge har været gift tidligere.

Maren Jensdatter er gift første gang den 13. februar 1760 som Maren Gøel af Naurup med Anders Jespersen af Junget, der bliver begravet 2. søndag efter Pinse 1766 i en alder af knap 42 år gammel.

Næste gang vi ser Maren Gjøl/Gøel er i forbindelse med dåb af en uægte søn i 1770 ved navn Christen, der den 21. søndag efter pinse 1779 bliver begravet som Niels Thomsens Dræng Christen af Grættrup

Det bør bemærkes, at Inger Marie Muusmann og Niels Thomsen i 1748 får sønnen Mikkelt inden de bliver gift.

Inger Nielsdatter dør den 24. august 1828 i Junget som almisselem og som Inger Nielsdatter Gjøl.

Mikkelt Mortensen er født i Ingstrup, Rødding ved Viborg og er døbt den 2. februar 1777 som søn af Morten Mikkelsen og Maren Christensdatter.

Mikkelt Mortensen dør den 7. december 1823 som Husmand i Junget.

I tugthuset

I 1817 bliver Inger og Mikkelt anklaget for tyveri og den 24. oktober 1817 er der fogedforretning ([martander.dk/Asbjørn Romvig Thomsen – Landsarkivet B43-201](http://martander.dk/Asbjørn_Romvig_Thomsen_-_Landsarkivet_B43-201)). Anklageskriftet er omfattende og store dele af deres livshistorie beskrives

Nedenstående er anført uddrag. Med *kursiv* er der anført bemærkninger

Hr. Morten Quistgaard fra Jungetgaard i Salling tilkendegav, at fæstehusmand Mikkelt Mortensen Gjøl af Jungetgaards gods i Junget sogn, Grættrup bye og hans kone Inger Nielsdatter havde begået tyverie. *Ud fra Morten Quistgaards og Inger og Mikkelt´s forklaringer kan følgende angives som stjålet.*

- * *Sølvspiseske på Jungetgaard*
- * *Noget linned og garn på Jungetgaard*
- * *Et trind silkeduns tørklæde og 2 a 3 alen (=1-2 meter) blårlærred på Jungetgaard*
- * *En skjorte og en særk af hørlærred på Jungetgaard*

- * *13½ alen (= 8½ meter) hørlærred, som var på Jungetgaard for at blæges.*
- * *Fra præstens hr. Hierm i Grætrup et omhæng til en seng af kiempris.*
- * *fra pigen Anne Katrine i Grætrup præstegaard, 20 alen (12½ meter) blårlærred*
- * *Fra hr. pastor splid, Breum præstegaard, omtrent 40 alen blårlærred.*

Noget af de stjålne er solgt videre, noget til eget forbrug, noget er efterfølgende leveret tilbage og noget er overleveret til retten – se den videre tekst.

Som første inquisit fremstoede Mikkel Mortensen Giøl: han afgav følgende forklaringer: da inquisitten var 14 år gammel kom han ud for at tjene, og tjente først på Thiele hos Kammerherre Lüttichau, som ved døden var afgået for omtrent 20 aar siden, der tjente inquisitten i 3de aar, derfra kom i tjeneste på Weirum hos Krigsraad Juul. hvor han tjente i 3de aar. Derfra kom inquisitten til Anders Mortensen Quistgaard på Jungetgaard, der tjente han herimod 3. aar, benævnte Anders Quistgaard, som omsider ved døden er afgået, gav Inquisitten fæstebrev paa et hus (uden jord) i Grætrup Bye, Junget sogn. omtrent for 16 aar siden, og siden den tid har inquisitten boed i benævnte hus, og ernæret sig af daglejeri.

Inquisitten har ikke begaaet nogen ugerning, heller ikke derfor været straffet.

Af dette stk. lærred, er de 20 ½ alen (*13 meter*), som nu er leveret til Retten og eftermaalt. det øvrige af bemeldte lærred, som ikke er i behold, har inquisittens kone solgt til Christian Schaldburgs (*Skalborg*) kone i Torum sogn. og til tjenestekarlen Jacob Pedersen, tiener i Grætrup hos Christen Skrædder, og til Morten Christensens datter i Grætrup, Dorthe Mortensdatter.

Paa Jungetgaard havde inquisittens kone Inger Nielsdatter stiaalet mod egerens vidende og vilje noget forrige år og noget i år; nemlig en sølvspiseske, noget linnen og noget garn, men derom kunde ikke inkvisitten give nogen rigtig forklaring, men hans kone havde sagt ham sådant uden at forevise ham noget deraf, ; hun har sagt inqvisitten at sølvskeen er solgt til gårdmand Morten Nielsens datter Maren Sørensdatter i Schoue, men hvor hun har solgt de andre ting, ved han ikke. Inkvisittens kone har sagt ham, at hun og har stiaalet noget i Grætrup præstegaard, og solgt samme. fra pigen skal det have været noget blårlærred. - videre besked derom, kan inkavisitten ikke derom afgive . Når Inkvisittens kone havde stiaalet og solgt noget, saa gav hun inkvisitten noget af pengene. Videre besked eller forklaring kunne inkavisitten ikke give.

Retten efter anførte omstændigheder erklærede arrest på Michel Mortensen Giøls person , og som en følge deraf blev efterseet og befandtes: maadelig af vækst og krop, har ...brunt haar, blå øjne. Har et ar mellem det venstre øje og næsen, og har en uforsvarlig stor og krum næse.

Som 2den inkvisit fremstoed løs og ledig for Retten benævnte Inger Nielsdatter, hun afgav forklaring:

Da hun var 7. år kom hun fra forældrene og tjente, 1.) Smeden Jens Mogensen i Grætrup omtrent i 6 år. Og siden efter har hun tjent rundt om i Junget sogn adskillige steder , indtil hun blev givt med Michel Mortensen Gjøl omtrent for 16 år siden. Hun og han har avlet i deres ægteskab 6 børn som endnu leve, af hvilke den ældste er 16 år gammel, den yngste 5 år. De 5 ældste ere ude at tjene, og den yngste hjemme hos dem.

Inkvisitten har ikke tilforn begaaet nogen misgerning, heller ikke derfor været straffet.

I henseende til påklagede tyverier saaledes: Inkvisitten har imod ejernes vidende og vilje begået følgende tyverier; på Jungetgaard som tilhører madame Quistgaard, stjal inkvisitten sidsafvigte aar én sølv spiseske, som lå i Jungetgaards køkken, og som lå i Jungetgaards have, 1 skiorte og 1 særk, af hørlærred. Sølvskéen solgte hun til Morten Nielsens datter Maren Sørensdatter i Skoue i Junget sogn, for 3 rbd.

Skiorten og Særken solgte hun til smeden Jens Mogensens kone Maren Nielsdatter i Grætrup, for nogle fødevarer. Inkvisitten sagde ikke at benævnte ting var stjålne, men formodede at de kunde vel viide sådant. En dag dette år, hvilken dag husker hun ikke nu, stjal inkvisitten på Jungetgaard i haven 13½ alen (*8½ meter*) hørlærred, som skal have tilhørt enken Madame Kragh i Junget Præstegaard, hvilket lærred, som inkvisitten havde solgt til Niels Skrædders kone i Grætrup, Anne Iversdatter, og Poul Stefensens kone Maren Høgh i Grætrup, købte af inkvisitten - nemlig den første 2de stykker deraf for 1 rbd., penge og nogle fødevarer. , og den anden 1 stk deraf, for 1 rbd. og 2 pund smør; Hvor mange alen hver fik veed inkvisitten ikke, da hun havde skåret det i 3de stykker.

Benævnte lærred har madame Kragh faaet igen, thi benævnte personer, som havde købt samme, leverede Madame Kragh lærredet uden vederlag.

Samme dag og tiid stjal inkvisitten fra Madame Quistgaard på Jungetgaard 3. klqauer hørgarn og 1 klause bomuldsgarn samt 1. hvid sukkerduns (*en slags blødt, fint stof*) tørklæde, og endelig 1 stuv blågarn på 2 a 3 alen (*1¼-2 meter*), hvilke sidste benævnte klauer garn, tørklæde og blårlærred, inkvisitten har leverret Ejeren tilbage på Jungetgaard. Saa har og smedens kone i Grætrup, Maren Nielsdatter leveret ejeren på Jungetgaard omforklarede skjorte. Hr. Morten Quistgaard tilstod aat Madame Kragh og hans moder Madame Quistgaard havde faaet de af inkvisitten omforklarede ting tilbage undtagen sølvskéen og særken.

En dag dette år om formiddagen stjal inkvisitten fra præsten i Grætrup, som lå i hans have 2 styks sengegardiner, af hvad slags tøj ved inkvisitten ikke, og omtrent 20 alen (*12½ meter*) blårlærred. De 2 styk gardintøj solgte inkvisitten til Jens Skrædders kone Johanne Nielsdatter i Grætrup og derfor fik et blå hørgarns forklæde, men nysnævnte kone skal have leveret noget af gardintøjet tilbage til præsten i Grætrup. Af de benævnte 20 alen lærred solgte Inkvisitten 10 alen til Peder Hansens Mette Tomasdatter i Rudseng for en gl. skjorte og en gl. særk. En 5 a 6 alen (*3-4 meter*) har hun levret tilbage til ejeren i Grætrup Præstegaard, men det øvrige af benævnte lærred har hun forbrugt selv. Kiøberen af benævnte ting spurgte hende hvor hun havde faaet samme fra, og formoder køberen ikke vidste at hun havde stialet samme. Inkvisitten har hendes mand Mikkel Mortensen Giøl, at hun har stialet anførte ting og deraf givet ham penge, thi hvad de her stjæler er de lige gode om. Videre forklaring eller besked forklarede inkvisitten hun kunne ikke afgive.

Retten v. anledning forestående erklærede arrest på anførte Inger Nielsdatters person, og som en følge deraf blev efterseet og befandtes at være mådelig af højde, havde sorte brune haar, blå øjne, et ar ret over det høyre øie, er koparret og rødlden.

Begge inquisitterne forklarede at årsagen til de omforklarede tyverier har været deres fattigdom for at få noget at leve af; saa tilkendegave de at de vare yderligt fattige og vare ikke eiere af andet end de uldne klæder de har på kroppen.

Anno 1817 den 16. September om formiddagen klokken 9 slet blev dommen afsagt.

I betragtning af sagens omstændigheder og arrestanternes fattigdom. KIENDES FOR RET:

- * At arrestanten Michel Mortensen Gjøl og hans kone arrestantinden Inger Nielsdatter bør hverfor sig hensættes til arbejde i Viborg Tugthus et år, så og en for begge og begge for en betale
- * Til pigen Ane Cathrine udi skades erstatning, 8 rbdlr. 5 mk. 12 sk. samt en for begge og begge
- * At betale alle af aktionens lovlige flydende omkostninger, hvorunder til actor sagfører Kjerulff sallarium 10 rbd. 8 sk. og til defensor Hiersing diæt og sallarium, 10 rbd. 8 sk. at efterkommes under adfær efter loven.
- * Justitiens ret forbeholdes imod købernes af de stjalne ting.

Dommen synes hård, men sådan var det dengang. De er ustraffet og har mindreårige børn – så mon ikke de i 2012 ville have fået en betinget dom.

Børnenes livshistorie

Da forældrene kommer i tugthuset i efteråret 1817 er de fem af børnene i en alder af 8-16 år ude at tjene hos områdets bønder, mens Kirsten som er 6 år var hjemme. Hvor hun har været det år, hvor forældrene var til afsoning og hvordan de andre har klaret sig får vi aldrig afklaret. Bopælen i Grætrup er afsat eller også bliver den kort tid efter, for da børnene bliver konfirmeret bor forældrene i Junget.

Ved hjælp af folketællingerne, vielser, fødsler, dødsfald og kirkebøgerne afgangs- og tilgangslistene kan vi følge børnenes færd

Morten

- 1819: Konfirmeret i 1819 og får et 2 tal for kundskab og opførsel. Ifølge Lægdsrullerne for Junget sogn 1825, 1828 og 1831 har Morten en højde på 62½ tommer svarende til 164 cm i højden.
- 1823: Den 24. marts får han sammen med Mette Marie Jepsdatter, der tjener på Eskjær datteren Maren Mortensdatter. Selv tjener han i Vester Grønning. I 1834 er Maren plejebarn i Junget sammen med kusinen Maren Kirstine Sørensdatter – se senere
- 1829: Før 1829 bliver han gift med Mette Kirstine Jensdatter fra Dommerby. De er ikke gift i Junget eller Dommerby kirke
- 1829: 26. oktober får de datteren Inger Marie Mortensen. Han er på Aagaardsholm og hun er indsidderske i Junget.
- 1834: Den 10. juni får de sønnen Mikkel Mortensen, der dør i Thorum Fattighus 1885.
- 1834: Tjenestekarl på Quistgård i Møgelthorum – svarende til Sølvvej 64
- 1840: Tjenestekarl på Ågårdsholm
- 1841: Den 12. maj 1841 får Morten som gift mand sammen med Karen Knudsdatter datteren Ane Mortensdatter. Han tjener da hos Jens Thordahl i Saustrup. Karen

Knudsdatter har tidligere fået 2 uægte børn. Ved folketællingen 1845 er Karen Knudsdatter i Jebjerg Fattighus sammen med hendes 3 uægte børn. Ved folketællingen 1850 er Karen Knudsdatter stadig i fattighuset og nu kun sammen med datteren Anne.

- 1845: Ikke fundet i Viborg, Ringkøbing og Thisted amter – men Mette Kirstine Jensdatter er inddelsede i et hus i Junget
- 1849: Den 4. maj 1849 bliver Morten Mikkelsen flyttet fra Junget til Saugstrup med bemærkningerne. Havde for flere Aar siden tage Tjeneste uden søgns uden at melde sig her til afgang.
- 1850: Ikke fundet – men Mette Kirstine Jensdatter er husleierinde i Junget og er separeret
- 1860: Den 21. april dør Morten Mikkelsen – tjent i Jebjerg, men døde hos Anders Andersen i Breum – Enkemand og 60 år. Døde af Vatersot.
Han betegnes som enkemand og ikke skilt. Anders Andersen er gift med hans søster Maren Mikkelsdatter, der er født i 1803

Maren født 1803

- 1820: Konfirmeret søndag (9. april) efter påske 1820 med et 2 tal for kundskab og opførsel. *D.v.s. at hun var 3 måneder henne i sin gravitet.*
- 1820: Den 4. september får hun – 17 år gammel sammen med Peder Fransen, der tjener på Jungetgaard, sønnen Niels Pedersen. Selv opholder hun sig i Brokholm. Ved folketællingen 1834 er Niels Pedersen almissemænd hos Matthias i Brokholm. Han er sammen med helsøsteren Anne Marie, der er plejebarn. Ved folketællingen 1845 er han på Aagaardsholm. Han dør 30. april 1893 i Skive Fattiggaard og betegnes som ugift tjenestekarl ([Asbjørn Romvig Thomsen](#))
- 1823: Den 4. august får Maren Michelsdatter Gjøll datteren Anne Marie Pedersdatter sammen med Peder Fransen igen og som nu er på Eskjær. Hun er plejebarn 1834 sammen med broderen Niels Pedersen hos Matthias Nielsen. Anne Marie får som fruentimmer den 15. maj 1856 sønnen Niels Peter Pedersen og med Niels Andersen, Tapdrup som udlagt barnefader. Anne Marie opholder sig ved fødslen hos moderen Anders Andersen's hustru i Breum. Den 4. november 1856 bliver Anne Marie gift med barnefaderen. Anne Marie dør 1903 i Viborg ([Asbjørn Romvig Thomsen](#))
- 1823: Den 26. august flytter Maren Mikkelsdatter fra Junget til Eskær i Grinderslev.
- 1826: Mellem 1823 og 1826 har Maren været en tur i Thorum og tjent hos Arrøe på Aagaardsholm, idet hun 30. oktober kommer til Grinderslev
- 1827: Den 14. november rejser hun fra Eskær, men der er ikke angivet, hvor hun rejser hen.
- 1830: Den 23. oktober bliver Maren Mikkelsdatter gift med Anders Andersen og begge er på Eskjær og hun er 27 år.
- 1833: Ved døb af sønnen Christen i 1833 er Anders Andersen på Nørgaard og Maren på Langesgaard.
- 1834: Ved Folketællingen er hun gift og er tjenstepige på Langesgaard, mens manden Anders Andersen er på Nørgaard.
- 1840: Ved folketællingen bor hun i et Huus på Nørgaards mark og Anders Andersen er hjemme
- 1845: Ved folketællingen bor hun i et Huus i Grinderslev og hvor ægtefællen Anders Andersen er hjemme.
- 1850: Ved Folketællingen er Anders Andersen nævnt derhjemme, sammen med 3 børn og et plejebarn, der forsynes af Roslev Fattigvæsen. Anders tjener på Nørgaard.
- 1855: Ved folketællingen er Anders Andersen – 50 år arrestant i Skive Arrest sammen med 2 andre.

- 1866: Den 5. januar dør Maren Mikkelsdatter Fattiglem Anders Andersen's hustru i Breum – 64 år.
 1871: Den 19. november dør Anders Andersen Huusmand i Breum – 67 år og Enkemand

Via Slaegtogdata.dk har [Ole Hingebjerg, Horsens](#) stillet dommen over Anders Andersen til rådighed. Her kun i uddrag.

Ifølge Viborg Landsoverrets Dom af 22 Januar 1855 inddømt til straffearbejde i Forbedringshuset på 2 År. Dømt i 1ste instans ved Salling herreders Extraret d. 27/10 1854 Afleveret til Straffeanstalten den 15. Februar 1855. Straffetiden udløber den: 15. Februar 1857. Afgaaet d. 15. Februar 1857.

Signalement:

Højde: 68 tommer (= 158 cm) . Figur: proportioneret. Lemmer: svære. Haar: blond. Øine: blå. Næse: almindelig: Ansigtsfarve: sund. Taler dansk: Særlige Kjendemerker: 3 vorter på den højre kind.

Fødested: Tårup sogn, Fjends herred, Viborg amt. Forsørgelsessted: Grinderslev sogn. Sidste opholdssted: Breum, Grinderslev sogn. Næringsvei: Daglejer. Alder: 49 år. Religion: Luthersk. Confirmeret: Vorde sogn. Kan læse: nej. Kan skrive: nej. Er gift, har 5 børn. Sundhedstilstand ved Ankomsten: Sund.

Tidligere straffet:

For misbrug af sin myndighed som skildvagt med 5 dages fængsel på Vand og brød. For helligbrøde med Mulkt af 1 rdl. Forbrydelsen hvorfor fangen er inddømt: Voldeligt overfald.

Januar 22.: Aar 1855 Mandagen den 22de Januar blev afsagt følgende Domme.

Arrestanten, husmand Anders Andersen af Breum, tiltalt under nærværende sag for at have bibragt tjenestekarl Poul Christensen et saar i Halsen med en rapskniv og er i denne henseende ved arrestantens egen tilståelse der tilstrækkeligen bekræftes af det under sagen fremkomne vidnesbyrd, følgende oplyst:

Sidstafvigte 21. Juli begyndte arrestanten klammeri med karlen Poul Christensen på hvem han var bleven vred dels fordi denne havde havt slagsmål med arrestantens søn, dog efter dennes, såvelsom P. Christensens udsagn kun for spøg, såvel dagen i forvejen hvorved arrestantens søn var bleven reven lidt, som engang tidligere. Dels fordi Poul Christensen et par dage tidligere ikke lystret arrestanten, da denne, der var formand ved arbejdet på Nørgaard, hvor de begge arbejdede, påbød ham ustandset at vedblive med den da forhavende pløjning.

Da den nævnte dag ved middagstid Rapshøsten på Nørgaard var tilendebragt, henvendte arrestanten et ord til Poul Christensen, om denne vilde Slås med drenge i dag. Og da Poul Christensen dertil svarede Nei, sagde arrestanten at han i dag kunne komme til at slås med karle. Han skældte derefter P. Christensen ud for en skide dreng, og da denne dertil ytrede, at han, P. Christensen, ikke heller var andet end en dreng, tog arrestanten ham med den ene hånd i Kinden. Poul Christensen undveg imidlertid arrestanten og gik bort. Men arrestanten kastede da, efter at Poul Christensen var kommen nogle skridt fra ham, sin Rapskniv efter ham, og ramte ham med den bag i halsen, hvor kniven blev hængende ved spidsen indtil P.

Christensen selv tog den ud. -

P. Christensen blev derefter indlagt på amtssygehuset i Skive til kuur for det ham tilføjede sår, der efter distriktslægen forklaring var en tomme langt og omtrent 3 tommer dybt, og efter sin beskaffenhed let kunne have fremkaldt stivkrampe, ja endog døden. Iøvrigt var læsionen efter bemeldte læges Erklæring, bleven mindre farlig derved, at rapskniven havde mødt modstand

af halshvirvlerne på en sådan måde, at den derved fik en retning, hvorved læsion af rygmarven eller af de store blodkar, eller andre absolut dræbende læsioner i halsregionen, blev undgået, og efter 27 dages kur og pleje var Poul Christensen så vidt restitueret, at han kunne forlade sygehuset og såret vil efter distriktslægens formening hverken have fremtidige følger for den skadelidte, eller gøre ham uskikket til udførelse af hans arbejde og daglige sysler. -

Han har erklæret at han ikke gør fordring på erstatning for næringstab og lidelse, men påstår kun at arrestanten skal betale omkostningerne ved hans kur og pleje.

Arrestanten, der har indrømmet, at han kastede kniven efter Poul Christensen i vrede og for at slå ham med den, men stadig har benægtet at have haft til hensigt at såre ham med den, har vel forklaret at han foranledige af til at give Poul Christensen et slag med rapskniven. -

Hvorom tanken først opstod hos ham i gerningens Øjeblik. - Ved der af Poul Christensen imod ham viste forhold ved at afvise ham, eller ikke at ville indlade sig med ham; men det skønnes ikke at dette forhold fra Poul Christensens side, efter hvad derom er oplyst, og af arrestanten selv forklaret, kunne give denne rimelig anledning til at øve vold imod ham, hvorfor Poul Christensen må betragtes som sagesløs mand. -

Arrestanten havde i øvrigt ved omhandlede lejlighed nydt en deel Brændevin, men var dog, såvel efter sin egen som flere vidners forklaringer, ikke anderle af besværet deraf, end at han vel vidste hvad han gjorde. -

For sit ovenanførte forhold, vil han, der er født d. 23. April 1806 og som i militærtjenesten har været straffet arbitrært med 5 dages fængsel på vand og brød for misbrug af sin myndighed som Skildvagt, ligesom han i året 1849 har erlagt en mulkt af 1 Rdl. for Helligbrøde. Men iøvrigt ikke tidligere har været dømt eller tiltalt, således nu bliver at anse efter forord: 4.

October 1833 §§ 9 og 12 afsn. §§ 3 og 6 og da den ham ved underretsdommen tilkendte straf af 2 års forbedringshusarbejde efter omstændighederne findes passende, vil bemeldte dom, hvis bestemmelser om udredelsen af de med den skadelidtes kur og pleje forbundne udgifter og af aktionens omkostninger ligeleaf billiges, være at stadfæste. -

I salær til actor og defensor for overrenten vil arrestanten have at betale 5 rdl. til hver.

Thi kjendes for Ret: - Underretsdommen bør ved magt at stande. Salær til Actor og defensor for Overretten. Prokurator Jespersen, og Kancelliråd Møller, betaler arrestanten 5 rdl. til hver. Den ifømte erstatning udreaft inden 8 uger efter denne doms lovlige forkyndelse, og dommen i øvrigt at efterkommes under adfærd efter loven. -

Maren født 1805.

1829: Den 6. januar får en Maren Michelsdatter, indsidder hos Jacob Hansen, Brokholm datteren Maren Cathrine Sørensdatter sammen med Søren Pedersen fra Durup. Ved folketællingen 1834 er hun plejebarn hos Jens Jensen i Junget sammen med kusinen Maren Mortensdatter. Hun dør 3. januar 1877 som fattiglem i Thorum Fattighus. *Det kan ikke helt afgøres, hvem af de 2 x Maren, der er mor til hende.*

Den 27. juli 1861 får Maren Cathrine Sørensdatter datteren Dorthe Kristine Sørensen sammen med Søren Jensen Rærup i Junget sogn Pastorats Fattighus (= *Thorum Fattighus*). Søren Jensen bor også i Fattighuset og havde mistet sin kone Dorthe Jensdatter den 30. marts 1860.

1840: Ved folketællingen finder vi Maren Mikkelsdatter i Synderballing, Balling i et hus sammen med flere familier, og hvor hun er ugift – 36 år, dagleier og Almisselem.

1843: På den Kgl. Fødselsstiftelse fødes den 24. april en Søren Valdemar uden angivelse af moder, hvilket er tilfældet med de fleste fødsler her.

- 1843: Den 18. oktober 1843 ankommer Maren Mikkelsdatter fra København til Junget - 27 år – d.v.s. født omkring 1816 – så alderen passer ikke.
- 1843: Den 26. december dør Søren Valdemar Jørgensen søn af Pigen Maren Mikkelsdatter i Grætrup og han dør af kighoste – ¾ år.
- 1844: Den 13. april får Esper Mikkelsen døbt en søn med navnet Søren Valdemar, hvor Maren Mikkelsdatter Grætrup er fadder.
- 1845: Ikke fundet
- 1850: Hun er da indsidder i et hus i Brøndum
- 1860: Ved Folketællingen 1860 er hun i Balling Fattighus - ugift og almissem. I alt bor der 7 personer i Fattighuset – 3 voksne og 4 børn.
- 1862: Den 7. juli dør hun som fattiglem i Balling Fattighus – 59 år gammel.

Esper

- 1824: Konfirmeret 1824 og med 3 tal for kundskab og opførsel. Ifølge lægdsrullerne for Junget sogn 1828 og 1831 har Esper en højde på 61½-64½⁹ tommer. Anvendes gennemsnittet har Esper en højde på 165 cm. Han er soldat 1833 ved 2. Jyske Regiment.
- 1828: Den 19. marts får han sønnen Michel Peter Espersen sammen med Else Jeppesdatter. Michel Peter dør 3. juli 1828, men forældrene bliver gift den 30. april 1828 – altså inden sønnen dør. De er begge af Ruuseng ved vielsen.
- 1838: Får de datteren Dorthe Marie Espersdatter, der den 8. maj 1859 får datteren Else Marie Pedersen sammen med Rasmus Peter Sørensen. De bliver gift 29.12.1868 i Junget Kirke.
- 1834: Grætrup, et hus: Mikkell, der er daglejer og Else, deres 2 børn og væversken Kirsten Jørgensdatter
- 1840: Grætrup, Et hus: Esper, der er daglejer og Else, deres 2 børn og væversken
- 1845: Grætrup, et hus: Esper, der daglejer og Else, deres 3 børn og væversken
- 1850: Grætrup, et hus: Esper, der er daglejer og Else, deres 3 børn og væversken, der nu står som ejer
- 1860: Grætrup, et hus, der er daglejer og Else, 2 af deres børn og barnebarnet Else Marie
- 1880: Grætrup, et hus: Dorte Marie Espersen – husmandsenke og sypige. Datteren Else Marie, sypige samt moderen Else Jeppesdatter og en ugift sypige
Ved Folketællingen 1880: Grætrup Bye, Et Huus: Dorte Marie Espersen – 41 år, Husmandsenke, Sypige. Hendes datter Else Marie Pedersen, der også er Sypige og hendes moder Else Jeppesdatter – 80 år – samt en ugift Sypige – 24 år.

Niels

- 1824: Konfirmeret 1824 med et 2 tal for kundskab og opførsel. Ifølge lægdsrullerne for Junget sogn 1828 og 1831 har Niels en højde på 64 tommer – svarende til 167 cm. Han er soldat i 1831 ved 3. jyske Regiment.
- 1834: Ved folketællingen 1834 er han tjenestekarl i Hinnerup.
- 1834: Den 31. oktober, hvor han er tjenende hos Christen Saugstrup i Hinnerup (*Tinggaard – Fur Landevej 69*) bliver han gift med Maren Thomadsdatter, der er 56 år.
- 1840: Indsidder i Junget - er dagleier og gift med Maren Thomasdatter, der er 27 år ældre end ham. De har Jens Andersen – 4 år i Tinget kost.
NB! Han er søn af han søster Maren Mikkelsdatter i Grinderslev.
- 1841: Den 12. april dør Maren Thomasdatter. Indsidder Niels Mikkelsen Gjøls hustru 60 år gammel.

- 1842: Den 10. oktober får han døbt sønnen Mikkel Nielsen i Grinderslev sammen med Bodil Sørensdatter, der opholder sig hos Huusmand Anders Andersen i Breum, der er gift med Niels's søster. Niels er på Nørgaard og benævnes enkemand.
- 1843: Den 30. november forlader han Nørgaard og flytter til Hem og her ser vi ham i kirkebogen, idet der mellem 20. oktober og nytår er annonceret et bryllup mellem Niels Mikkelsen fra Grinderslev – 34 år og 1 gang gift tilforn og Enkekone Mette Madsdatter – 47 år og 1 gang gift tilforn. Formedelst Parternes Ustadighed blev Intet af Bryllupet.
- 1845: Er han tjenestekarl på Estvadgaard i Ringkøbing Amt – nu Viborg amt og ugift
- 1846: Bliver han gift i Thise Kirke med Enkekone Birgitte Andersdatter Sønder – 64 år. Forlover Esper Mikkelsen med ført pen – Huusmand i Grættrup
- 1850: Finder vi ham på Eskær i Grinderslev sogn og er fraskilt
- 1860: Er ikke fundet.
- 1865: Den 21. august dør Niels Mikkelsen Gjøl som Fattiglem i Thise Sogn – 56 år.

Af "Journalen" i Selde præstearkiv ([Landsarkivet C 205-24/Asbjørn Romvig Thomsen](#)) fremgår det under datoerne 11.6.1845 og 20.2.1846 at Niels var i klammeri med retsvæsenet - først Fjends-Nørlyng herreder, derefter Landsoverretten.

- 1846: Den 20.2. Skudsmål for Niels Mikkelsen (Gjøl) fød 12.4.1809 Landsoverrettens Paategning 17. november 1845.
- 1846: Den 22.2: At Niels Mikkelsen Gjøl under 8/2/46 var ankommen og afgaaet med Paategning og Anbefaling til hans at måtte i nogle dage ... for at søge sig fast tjeneste
- 1816: I kirkebogen Junget sogn 1842-1857, opslag 74, afgang, den nederste på siden nr.26 Niels Mikkelsen, 21 marts 1846 ([Ifølge slægtogdata.dk](#)) (fra) Høislef (til) Thise. Anm. : Ankom fra Herredscontoiret d 8de Febr og afgik samme Steds hen samme Dag.

Kirsten

- 1834: På Langesgaard sammen med sin ældste søster Maren
- 1840: På Nørgaard i Grinderslev sogn sammen med sin svoger Anders Andersen
- 1843: 1. maj fra Østergaard i Aasted til Breumfod i Grinderslev sogn
- 1844: 30. april fra Breumfod til Baadsgaard i Ørslevkloster
- 1844: 08.november fra Strandet til Hans Knudsgaards Huus
- 1845: Hos Hans Sørensen Knudsgaard i Hald i Ørslevkloster Sogn
- 1850: Alene i et hus i Ørslevkloster
- 1864: 21. juni Jens Jacobsen, enkemand og aftægtsmand af Hald – 67 år og pigen Kirsten Mikkelsdatter af Ørslevkloster – 52 år
- 1874: Kirsten Mikkelsdatter dør den 21. februar 1874 – Aftægtsmand Jens Jacobsen's hustru i Hald – 61 år.