

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Aarskrift
FOR
DUELEDSLÆGTEN
1945



REDIGERET AF ANDERS KJELLERUP

MEDDELELSE TIL SLÆGTEN

Tilslutningen til Slægtssammenslutningen er desværre ikke blevet saa stor, som Udvalget havde ventet. Det er dog væsentligt de yngre, der har holdt sig tilbage. Men Indmeldelserne er nu saa mange, at man foreløbig tør fortsættes med at udsende Aarskriftet, som vi har erfaret, at Medlemmerne er meget interesserede i og glade for. Og det vil for det aarlige Kontingent blive udsendt til alle, selv om de ikke er Medlemmer. Vi forventer da, at de efterhaanden vil indmelde sig, hvilket lettest kan ske ved at sende Aarskontingentet, 2 Kr., i Frimærker til Anders Kjellerup, Halmtorvet 56³, København V. For dem, der allerede er Medlemmer, vil Kontingentet fremtidig blive indkasseret ved Postopkrævning + Porto hvert Aar ved Nytaar.

Det var ønskeligt, om hvert enkelt Medlem vilde meddele de Oplysninger, som kan være af Interesse at faa med i Aarskriftet, og glem saa ikke at anføre de nøjagtige Datoer og Aarstal. Det er særlig Fødsler med Daabsnavne og Daabsdag, Bryllup, Sølvbryllup, Jubilæum, Dødsfald samt Forandring af Stilling og Bopæl, som har størst Interesse. Avisreferater om saadanne Begivenheder er det meget formaalstjenligt at medsende, og de vil blive returneret. Ogsaa andre Nyheder om Slægten har Interesse, f. Eks. Skildringer af de ældres Liv og Levned. I saa Henseende henvises til, hvad Maskinmester Anthon Tingskou i sidste Aarskrift har fortalt om sine Bedsteforældre, Jens Breum og Hustru, Haasum, samt i dette Aarskrift om sin Deltagelse i Modstandsbevægelsen.

Udvalget vil i det kommende Aar samles til et Møde i Skive eller Struer for at drøfte forskellige Slægtsproblemer, bl. a. Betimeligheden af at faa rejst en Mindesten (eller Mindeplade) for vore Stamforældre Peder Knudsen og Hustru i Dueled. Der vil ogsaa blive drøftet et Forslag om at arrangere en festlig Sammenkomst, f. Eks. i Aarhus, for alle Slægtens Medlemmer.

Med familiær Hilsen:

Ingrid Breum
Skive

Just Justesen
Durup

Anders Kjellerup
København

Nelly Nielsen
Fur

N. Raun Pedersen
Oksbøl

Marie Haislund
Grenaa

Anthon Tingskou
Aalborg

AARETS BEGIVENHEDER

FØDSLER:

Ingeniør Jens Tingskou, Aalborg, gift med Else Toft, har den 19. Marts 1945 faaet en Datter, som er døbt med Navnet Kirsten Tingskou. (Side 80 i Sb.)

Fru Ellen Haislund, København, gift med Fuldmægtig H. Hansen, har den 18. Juni 1945 faaet en Søn, som er døbt Knud Haislund Hansen. (Side 76 i Sb.)

Direktør Knud Breum, Randers, gift med Gudrun, f. Arffmann, har den 10. September 1945 faaet en Datter, som er døbt Edith Breum. (Side 36 i Sb.)

Fru Margrethe Raun Pedersen, gift med Gaardejer H. A. Kristensen, Grimstrup, har den 18. Marts 1945 faaet en Søn, som er døbt Kristian Kristensen. (Side 65 i Sb.)

Fru Gerda Raun Pedersen, gift med Lærer Th. J. Øhle, Vejrs, har den 21. Maj faaet en Søn, som er døbt Bent Jerne Øhle. (Side 65 i Sb.)

Aage Gudiksen, Hvidbjerg, gift med Clara, f. Jensen, har den 10. Oktober 1945 faaet en Datter, som er døbt Jytte Gudiksen. (Side 40 i Sb.)

RUNDE FØDSELSDAGE:

(50—60—65—70—75—80 Aar)

- Januar:* Slagtermester Anders Plejdrup, Roslev, 70 Aar den 2. Januar 1946. (Side 14 i Sb.)
- Februar:* Enkefru Marie Pedersen, født Raun, Oksbøl, 75 Aar den 14. Februar 1946. (Side 66 i Sb.)
- Marts:* Fru Johanne Nielsen, født Jensen, gift med Niels Nielsen, Hvirp, Fur, 65 Aar den 21. Marts 1946. (Side 57 i Sb.)
- April:* Fru Johanne Jensine Breum, gift med Bagermester Th. Aagaard, Hjørring, 50 Aar den 2. April 1946. (Side 47 i Sb.)
- Maj:* Chauffør Theodor Korsholm Jørgensen, Hjerm, 50 Aar den 5. Maj 1946. (Side 77 i Sb.)
Gaardejer Andreas Pedersen Kolding, Roslev, 70 Aar den 9. Maj 1946. (Side 13 i Sb.)

- Driftsleder Anders Kjellerup, København, 70 Aar den 31. Maj 1946. (Side 38 i Sb.)
- Juni:* Fru Signe Jensen Breum, gift med Jens Kr. Sørensen, Vestergaard, Jebjerg, 65 Aar den 5. Juni 1946. (Side 17 i Sb.)
- Juli:* Fru Thyra Jensen, gift med Gaardejer Th. Toft, 60 Aar den 8. Juli 1946. (Side 72 i Sb.)
 Fru Mathilde Nielsen, gift med Bygmester Jens Wester, New Jersey, 60 Aar den 8. Juli 1946. (Side 58 i Sb.)
 Toldassistent Villy Knudsen Pedersen, Kolding, 50 Aar den 14. Juli 1946. (Side 66 i Sb.)
 Enkefru Cecilie Marie Pedersen, Hennegaard, Henne, 80 Aar den 28. Juli 1946. (Side 62 i Sb.)
- August:* Gaardejer Jens Kr. Sørensen, Vestergaard, Jebjerg, 65 Aar den 1. August 1946. (Side 17 i Sb.)
 Gaardejer Niels Breum Mortensen, Geddal, Vinderup, 65 Aar den 12. August 1946. (Side 49 i Sb.)
- Septbr.:* Fiskeeksportør Nic. Fr. Mehlsen, København, 65 Aar den 12. September 1946. (Side 26 i Sb.)
- Oktober:* Lærerinde Ingeborg Raun Pedersen, Tim, 50 Aar den 2. Oktober 1946. (Side 66 i Sb.)
 Klitplantør Otto Raun Pedersen, Bordrup, 50 Aar den 16. Oktober 1946. (Side 64 i Sb.)
- Decbr.:* Gaardejer Niels Jensen, Thise, Jebjerg, 75 Aar den 27. December 1946. (Side 28 i Sb.)

BOPÆLSFORANDRINGER:

- Fru Ane Jørgensen: Nyboesgade 32, Vejle.
 Møbelhandler Jacob P. J. Bundgaard: Toftegade 8, Nyk. M.
 Jacob Kr. Toft: Filtenborggade 6, Nykøbing M.
 Enkefru Kirstine Toft: Toftegade 9, Nykøbing M.
 Direktør Knud Breum: Vesterport 10, Randers.
 Fru Bodil Breum Strandkær: Fuglebakkevej 5, Aarhus.
 Boghandler Ole Breum: Nørregade 28, Køge.
 Bogbinder Frk. Inge Breum: Nørregade 12, Køge.

BRYLLUPPER:

- Direktør Knud Breum, Randers, blev den 12. August 1944 gift med Frk. Gudrun Arffmann, Datter af Købmand, Fabrikant Arffmann, Randers. (Side 36 i Sb.)

Boghandler Ole Breum, Køge, blev den 23. September 1944 gift med Frk. Jenny Mohr Lolk, Datter af Gdr. Lolk, Kirkhøj, Troense. (Side 34 i Sb.)

Børnehaveleder Bodil Marie Breum, Aarhus, blev den 28. Marts 1945 gift med Landbrugskandidat, Fuldmægtig i Landbrugsministeriets Smørekspportudvalg Niels Strandkær, Aarhus. (Side 36 i Sb.)

Frk. Olga Ingeborg Nielsen, Renton, Washington, U. S. A., blev den 21. Februar 1945 gift med Søofficer Georg N. Roberts Californien. Han har under Krigen sejlet som 3. Maskinmester i Handelsflaaden. (Side 43 i Sb.)

Frk. Mary Kathrine Nielsen, Renton, blev den 13. Oktober 1945 gift med Freddie G. Hoiland, Søn af Mrs. E. Hoiland, Enumelow, Calif. Han har været med i Krigen i Italien og blev her saaret i det ene Ben, men er efter en Operation atter all right. (Side 43 i Sb.)

Stud. jur. Poul Buch Breum, blev den 27. Oktober 1945 gift med stud. jur. Frøken Inger Bennetzen, Datter af Bankkasserer Bennetzen, Kolding. (Side 17 i Sb.)

SØLVBRYLLUPPER:

Johanne Marie Breum og Ramy Eriksen, Herning, kunde den 14. December 1944 fejre deres Sølvbryllup. Festedagen indledtes med, at et Sangkor vækkede dem om Morgenens med Sang. Om Formiddagen strømmede det ind med Masser af Gaver, Blomster, Telegrammer og Gratulanter. Om Aftenen samledes de indbudte Gæster, i et Antal af 40, til Middag i Haandværkerforeningens festligt smykkede Lokaler, hvor der straks herskede den bedste Stemning, med Taler og Sange, bl. a. af begge Sønerne.

Sølvbrudeparret fyldte iøvrigt begge 50 Aar i 1944. Ramy Eriksen har i Aar haft den Glæde at være bleven Medstifter af et Aktieselskab af det Firma, han har repræsenteret i 29 Aar. (Side 37 i Sb.)

Martha Kathrine Breum og Malermester H. H. Olesen, Ejsing, kunde den 12. April 1945 fejre deres Sølvbryllup, og de var Genstand for stor Opmærksomhed fra Sognets Beboere. Om Morgenens blev de vækket med Musik og Sang, og der var

smukt pyntet ved Indgangen. Mange Gratulanter indfandt sig i Hjemmet til en animeret Frokost, hvor der blev holdt mange Taler med Hyldest til Sølvbrudeparret. Om Aftenen var der Festmiddag i Forsamlingshuset for 150 indbudte Gæster, som blev underholdt med Taler, Musik og Sang, og der afsluttedes med en Svingom. (Side 47 i Sb.)

Ane Nielsine Kjellerup og Otto Nielsen, Renton, Washington, U. S. A., kunde den 19. April 1945 fejre deres Sølvbryllup, som blev en stor Oplevelse for dem. Allerede fra Morgenstunden indfandt sig mange Gratulanter med Gaver og store Blomsterdekorationer. Selve Festligheden blev holdt i Washington Hall, som var smagfuldt dekoreret i Sølv, og der var Blomsterkurve langs Væggene; alt var ordnet af Sølvbrudeparrets 3 Børn. Til Middagen var indbudt ca. 200 Gæster, Familie, Venner og Forretningsforbindelser. Festtalen holdtes af den danske Præst, Alfred E. Sørensen, der i velvalgte Ord hyldede og lykønskede Parret, og hans Tale forhøjede paa værdig Maade Stemningen. Desuden var der mange andre Taler, hvoraf nogle var præget af Minderne fra det gamle Land. (Side 43 i Sb.)

DØDSFALD:

Enkefru Anna Marie Pedersen, f. Andersen, Braaby, døde den 6. December 1944 paa Finsens Institut, København. Hun blev 79 Aar gammel. En lang, travl og ofte brydsom Arbejdsdag var til Ende. Hun blev begravet paa Braaby Kirkegaard, hvor ogsaa hendes Forældre og en Søn hviler. (Se Side 62 i Sb.) Hendes Løbebane gik fra Sjælland til Vestjylland og atter til Sjælland. Ringen var sluttet. Faa har som hun ofret sig for andre, faa har som hun fortjent den evige Fred. (V. D.) (Side 61 i Sb.)

Gdr. Jens Peder Gudiksen, Haugaard, Hvidbjerg, døde den 13. Januar 1945 paa Skive Sygehus, hvor han var blevet indlagt i Midten af September 1944 for Koldbrand i det ene Ben; det blev amputeret et Stykke oven for Knæet. I sin høje Alder, 77 Aar, kunde han ikke staa det igennem; han sov stille ind i Døden. J. P. Gudiksen har haft Gaarden i Hvidbjerg i henved 40 Aar; for nogle Aar siden afstod han den til Sønnen, Jens Kristian, men han blev ved at bo paa Gaarden. Sin Hustru, Johanne, f. Kjellerup, mistede han i 1920, og han havde saaledes

været Enkemand i 25 Aar. Han blev jordfæstet paa Hvidbjerg Kirkegaard. (Side 39 i Sb.)

Enkefru Else Mortensen, født Breum, Geddal, døde den 19. Januar 1945 i sit Hjem hos Sønnen Niels Breum Mortensen. Hun var Slægtens ældste og blev 84 Aar gammel. I de senere Aar var hendes Helbred ikke saa godt, men til Trods herfor bevarede hun lige til det sidste sit gode Humør. Fra sit mangeaarige Virke i Raast og Ejsing havde hun mange Venner, som hun trofast bevarede Forbindelsen med, og de besøgte hende flittigt i Hjemmet i Geddal, hvor hun efter sin Mands Død i 1941 tog Ophold hos sin Søn og Svigerdatter; hun havde indrettet sig hyggeligt her og fik en god og omsorgsfuld Pleje. Hun blev begravet ved Siden af sin Mand paa Ejsing Kirkegaard. Efter Begravelsen var det store Følge indbudt til en Mindehøjtidelighed i Forsamlingshuset. (Side 48 i Sb.)

Møbelhandler Alfred Toft, Lilletorv, Nykøbing M., døde den 6. August 1945 paa Sygehuset sammesteds. Morsø Folkeblad refererer herom: Han led af Sukkersyge og havde et svagt Hjerte. Efter en Cykletur til Durup blev han syg og maatte indlægges paa Sygehuset, hvor han døde stille hen paa Eftermiddagen. Han begyndte som ganske ung en Møbelforretning, som han arbejdede op til en Virksomhed med stor Omsætning. Han var dygtig og meget grundig i alt, hvad han havde med at gøre. Hans store Interesse ved siden af Forretningen var Musikken, og han var en fin Violinist, der glædede mange med sit Spil. Han vilde være fyldt 50 Aar i Septemher 1945, og han efterlader sig Hustru og tre Børn, hvoraf den yngste kun er 6 Aar.

Begravelsen fandt Sted fra Kapellet, som var fyldt af et stort Følge. Mange Kranse dækkede Baaren og laa i en Række helt ned til Indgangen. Præsten talte smukt og gribende om den Afdøde og udtalte, at det kunde synes meningsløst, at han, der ved sin redelige Færd havde skabt Respekt om sit Navn, saa tidligt skulde kaldes bort. Derefter spillede Tofts Musikkolleger smukt Andanten af Schuberts d-moll Kvartet »Døden og Pigen«, der var afdødes Ynglingsmelodi, og der sluttedes med Salmen: »Lær mig, o Skov, at visne glad«. (Side 22 i Sb.)

Enkefru Marie Justesen, f. Pedersen, Durup, døde den 30. August 1945 i sit Hjem hos sin Søn, Just Justesen, hvor hun siden sin Mands Død havde nydt en kærlig og omhyggelig Pleje.

Skive Folkeblad skriver: I de sidste 4—5 Aar var det stadig gaaet nedad med Helbredet, saa at hun ikke ved egen Hjælp kunde bevæge sig frit i sit gamle Hjem eller komme uden for Hjemmets Dør. Men det var en Glæde for hende, at hun var aandsfrisk og kunde se at læse og følge med i, hvad der foregik omkring hende. Det udfyldte og forkortede Tiden for hende. Læsning havde altid været hendes Lyst. Men trods det, at hendes mange Venner kom for at glæde hende med en Blomst — intet kunde glæde hende som Blomster — eller andet og talte med hende om gamle Dage, blev Livet dog en Byrde for hende tilsidst, og Døden kom derfor som en Befrielse. Hun var den sidste af Lærer Jacob Pedersens Børn.

Begravelsen fandt Sted fra Durup Kirke, der var meget smukt pyntet med Blomster og var fyldt til sidste Plads. Der var sendt mange Kranse. Præsten talte ud fra et Salmeverv af Grundtvig, hvori han skildrer, at det gaar imod Aften for et Menneske, men for den, der tror, er der en Opstandelsesmorgen. Efter Salmen »Tænk, naar engang« blev Baaren ført til det sidste Hvilested. Efter Begravelsen samledes Følget til en Mindehøjtidelighed paa Durup Hotel. (Side 28 i Sb.)

Repræsentant Jacob Fischer-Pedersen, Aalborg, er i Sommer afgaaet ved Døden; men nærmere Oplysninger herom kan ikke gives. (Side 19 i Sb.)

William Thimm Breum, Bashaw, Alberta, har i September 1944 mistet sin Hustru; men nærmere Oplysninger herom kan ikke gives. (Side 52 i Sb.)

JUBILÆUM:

Frk. Marie Antoinette Breum, Aarhus, kunde den 15. Februar 1945 fejre sit 25 Aars Jubilæum i Anledning af sin Ansættelse ved de danske Statsbaner og blev 1. August forfremmet til Kontorassistent. Da hun tillige i September fyldte 50 Aar, maa det siges at have været et begivenhedsrigt Aar for hende. (Side 52 i Sb.)

Frk. Julie Marie Breum, Nyborg, kunde den 5. Maj 1945 fejre sit 25 Aars Jubilæum som teknisk Tandlægeassistent hos Tandlæge Kabel, Nyborg, og var i den Anledning Genstand for stor Opmærksomhed, saavel fra sin Principal som fra sine Klienter. (Side 53 i Sb.)

VEDRØRENDE SLÆGTSBOGEN:

Slægtsbogen er ogsaa anskaffet af følgende Institutioner: Landsarkivet i Viborg, Jebjerg Bibliotek, Grinderslev-Grønning Folkebogsamling, Universitetsbiblioteket i Lund, Sverige, Magister Hans Ellekilde, Dansk Folkemindesamling, Det kgl. Bibliotek, København.

Fhv. Plantør N. Raun Pedersen, Oksbøl, skriver: Min Gren af Slægten har hidtil været uden Forbindelse med den øvrige Del af Familien, og jeg kan godt sige: uden særlig Interesse for den; men siden Slægtsbogen er fremkommen, har dette Forhold forandret sig. Kort sagt, Slægtsbogen har fremkaldt stor Interesse for de øvrige Grene af Slægten. Nu er der Mulighed for, at man kan komme i nærmere Forbindelse med Medlemmer af Slægten, som jo er spredt over hele Landet, og om hvis Eksistens man ingen Anelse havde. Naar Familien her kommer sammen, er Slægten eller Slægtsbogen et meget interessant Samtaleemne.

Endvidere skriver Fru Ane Jørgensen, Vejle: Jeg har været meget glad for at læse Slægtsbogen; mange af Navnene er mig bekendt fra Samtaler i mit Fødehjem; derudover vidste jeg meget lidt om Slægten, men nu følger jeg den med megen Interesse.

Efterskrift. Det er meget opmuntrende for Forfatteren af Slægtsbogen at modtage saadanne Udtalelser. Tak!

TILFØJELSER TIL SLÆGTSBOGEN:

Ved en Forglemmelse er følgende Navne ikke blevet opført i Slægtsbogen Side 28:

a. Else Jensen, født den 8. November 1883 i Durup.

BARN:

1) Peder Jensen, født den 11. August 1904, gift den 11. August 1929 med Inger Hansen, Vejle, født den 24. August 1902. P. Jensen har lært Maskinfaget paa Hans Jensens Maskinfabrik i Vejle, kom i 1928 til Ribe Jernstøberi som Drejer og har de sidste 6 Aar været Værkfører der. Bopæl: Gøtzvej, Ribe.

BØRN:

1a. Else Kirstine Jensen, født den 10. September 1952.

1b. Jørgen Jensen, født den 4. August 1939.

FORSKELLIGT:

Maskinmester Anthon Tingskou, Aalborg, skriver, at han og hans Sønner har deltaget i Modstandsbevægelsen under Besættelsen. Den ældste Søn, Jens, var Medlem af en særlig Gruppe i Aalborg, men slap for at blive taget af Tyskerne; en af hans muntreste Minder var en Køretur med Vaaben fra Strandby ved Frederikshavn til Aalborg med tyske Soldater som Passagerer, siddende paa Fiskekasserne, hvori Vaabnene laa. Den yngste Søn, Povl, blev taget af Tyskerne ved Nibe den 9. Maj 1944, da de var ude for at hente Vaaben fra en Flyvemaskine. Han sad i Arrest i 3 Uger, kom saa til Vestre Fængsel og derfra til Hørsørød, men blev senere sendt til Frøslev, hvorfra han undveg. Ved at gaa om Natten og gemme sig om Dagen lykkedes det ham at naa op til Aalborg. Tyskerne var dog ude efter ham her, hvor han kom i Pastor Sandbæks Gruppe; han blev anholdt igen og sendt til Tyskland til en Lejr i Algarge; derfra rømmede han, men blev taget 4 Dage senere, da han og hans Kammerater forsøgte at stjæle noget Svineføde paa en Gaard. Han kom saa i Straffeblok i Neuengamme, hvorfra han med svensk Røde Kors blev ført til en Lejr ved Horsens. Herfra flygtede han nogle Dage før Kapitulationen og var igen i Aalborg omkring 4. Maj. Anthon Tingskou maatte gaa under Jorden og tillige med sin Hustru til sidst tage til Sverige, hvorfra de først vendte hjem igen den 1. Juni. (Side 80 i Sb.)

Peder Korsholm Breum, som har været i Tjeneste hos sin Broder William i Bashaw, Alberta, har under Krigen gjort Tjeneste som frivillig Soldat i den canadiske Hær, men har ikke taget aktiv Del i Krigen ved Fronterne. (Side 53 i Sb.)

REGNSKAB:

Indtægt:	Udgift:
Kontingent fra 49 Medl. 98,00	Trykning af Aarskrift 106,00
Tilskud fra N. Br. Kjellerup. 30,00	Forsendelse af samme 8,00
	Andre Portoudgifter 8,00
	Papir og Konvolutter 4,50
	1 Regnskabsbog 1,50
Balance Kr. 128,00	Balance Kr. 128,00

A. Kjellerup.