



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

HADERIS OG RAVNSTRUP ≈

SLÆGTER

VED

G.A.MUNCH,

RISSKOV.

HUSETS OFFSETTRYK,

ÅRHUS - 1979.

# I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

	side	1
Forord		
<u>RAVNSTRUP-SLÆGTEN:</u>		
Søren Andersen Boel		3
Anders Sørensen Boel		9
Jens Andersen Boel		11
Anders Jensen Boel		15
<u>HADERIS-SLÆGTEN:</u>		
Peder Pedersen Haderiis, født ca. 1610		21
Peder Pedersen Haderiis, født ca. 1645		21
Peder Pedersen Haderiis, født ca. 1678		25
Peder Pedersen Haderiis (1705-89)		26
Jacob Pedersen (1743-1817)		33
Søren Jacobsen (1781-1852)		37
<u>JACOB SØRENSEN</u> (1816-73)		43
<u>NIELS ANDERSEN HALM</u> (1842-1912)		47
<u>MARTIN ANDERSEN HALM</u> (1875-1949)		51
<u>JACOB ANDERSEN HALM</u> (1877-1913)		67
<u>NIELS HALLUM</u> (1893-1978)		75
<u>CHRISTEN JACOBSEN - CHRISTEN SOUGAARD - SOUGAARD-GRENNEN</u>		79
<u>VISTORP-FELDBORG-LINIEN:</u>		
Lars Nielsen Kræmmer og Niels Larsen		97
Christen Nielsen		102
Anne Nielsdatter		104
Christen Lassen Nielsen		107
<u>IDUM-GRENNEN:</u>		
Anders Mogensen Murermester		114
Markvor Pedersen		115
Anders Markvorsen og Inger Christensdatter		115
Maren Andersdatter		116
Navneregister		117
Efterskrift		123

## F O R O R D -

Nærværende slægtsbog omhandler min hustrus - Inger Munchs - familie. Men det er ikke en bog, der alene vedrører hende. Denne slægtsbogs probander er enhver efterkommer af Niels Andersen (Halm) og hustru Inger Jacobsdatter og efterkommere af sidstnævntes broder Christen Jakobsen (Kræn Sougaard) og hustru Birthe Marie Katrine Nielsen.

Slægtsbogen bygger på de oplysninger, der foreligger i den lille slægtsbog, Niels Hallum af Mundbjerg havde erhvervet gennem Fredericia-instituttet. Yderligere materiale har Niels Hallum fremskaffet gennem lærer Viskum, Viborg - et materiale, jeg med fornødne korrektioner har indarbejdet i fremstillingen. Herudover har jeg gennem de sidste par år på arkiverne fremskaffet en lang række oplysninger, derunder også vedrørende Idum-linien og Vistorp-Feldborg-linien.

Endelig har jeg udarbejdet 2 omfattende linier: Ibsgård-linien og Sougaard-linien. Herunder har jeg fået udstrakt hjælp fra Inger Sougaard, Viborg, og Jens Møller Saugaard, Haderis, ligesom jeg gennem telefonen har været i stand til at indhente mange oplysninger fra medlemmer af familien. Tak for velvillig medvirken.

Til lettelse ved læsning af slægtsbogen vil jeg i det følgende give en lille oversigt over de forskellige afsnit, bogen består af:

1) Ravnstrup-slægten (Slægten ANDERSEN, også kaldet BOEL, HALM eller HALLUM fra Ravnstrup). Den første i rækken er Søren Andersen Boel (1696-1762). De første sidder på en fæstegård i Ravnstrup området i Ravnstrup sogn. Den sidste i rækken Anders Jensen Boel (1809-1858), gårdmand og sognefoged, sidder på gården "Neder Hallum", Hallumgårde i Ravnstrup sogn. Han har sønnen Niels Andersen (Halm), se punkt 4).

2) Haderis-slægten. Den første i rækken PEDER PEDERSEN HADERIIS er født ca. 1610, levede 1688. Den sidste i dette afsnit nævnte SØREN JACOBSEN (1781-1952), gårdmand i Haderisgård, sognefoged i Haderup sogn, var gift med den fra Idum-grenen kommende MAREN ANDERSDATTER (1780-1851). Parrets søn Jacob Sørensen, se punkt 3).

3) Sidste led i Haderis-slægten JACOB SØRENSEN (1816-73), landmand i Haderup, blev gift med den fra Vistorp-Feldborg-linien kommende MAREN CHRISTENSDATTER (1817-1908). Deres datter Inger Jacobsdatter blev som nævnt under punkt 4) gift med Niels Andersen (Halm). Deres søn Christen Jakobsen blev stamfader til Sougaard-slægten, se punkt 8).

4) Den fra Ravnstrup-slægten kommende NIELS ANDERSEN (HALM) (1842-1912) blev gift med den fra Haderis-slægten kommende INGER JACOBSDATTER (1845-1916) og blev ejer af Haderisgård i Haderup sogn. Ægteparrets børn og efterslægt omtales her og i de 3 følgende afsnit - punkt 5), 6) og 7).

5) Fornævnte ægtepars søn MARTIN ANDERSEN (HALM) (1875-1949), gårdejer i Ibsgården, Høgild, blev gift med ANE PEDERSEN (1879-1936). Ægteparrets børn og hele efterslægt omtales.

6) Samme ægtepars søn JACOB ANDERSEN (HALM) (1877-1913), gårdejer i Haderisgård, var gift med BIRTHE KIRSTINE NIELSEN (KUSK) (1884-1924). Deres børn og hele efterslægt omtales.

7) Samme ægtepars søn NIELS HALLUM (1893-1978), gårdejer i Mundbjerg, Sevel sogn, var gift med EMILIE JACOBSEN (1901-1978). Deres børn og hele efterslægt omtales.

8) Jacob Sørensens og Maren Christensdatters yngste søn CHRISTEN JACOBSEN, navneændring til CHRISTEN SOUGAARD (1854-1922), gårdejer i Østergård i Haderis, var gift med BIRTHE MARIE KATRINE NIELSEN (1862-1946). Deres børn og hele efterslægt - Sougaard-slægten omtales. En del af slægtens medlemmer bærer slægtsnavnet Saaugaard.

9) Vistorp-Feldborg-linien. Herfra kommer MAREN CHRISTENSDATTER, der blev gift med JACOB SØRENSEN, se punkt 3).

10) Idum-grenen. Herfra kommer MAREN ANDERSDATTER, der blev gift med SØREN JACOBSEN, se punkt 2). Herfra kommer Inger-navnet.

Risskov, den 24. september 1979.

G. A. M U N C H



Gården "Neder Hallum" i  
Ravnstrup sogn 1979.

Fot. Gunnar Hallum.

**SLÆGTEN ANDERSEN OGSÅ KALDET  
BOEL, HALM ELLER HALLUM  
FRA RAVNSTRUP.**



Nider Hallum - stuehuset 1979.

Fot. Gunnar Hallum.

Gården Nider Hallum - foto taget ca. 1970 (nederst).







S Ø R E N   A N D E R S E N   B O E L

er født 1696 i Ravnstrup sogn. Degnens kirkebog for Ravnstrup sogn meddeler: "Den 22. januar 1696 blev Søren Andersen Buel i Ravensstrup fød." - Han døde 27.12.1762 i Ravnstrup.

Hans fader må være ANDERS JENSEN. I Viborg bispestols jordebog 1662 står: "Jens Pedersen og Anders Jensen, Ravnstrup. Gårdens hartkorn 3 td. 1 sk. o fk. 1½ album."

En broder til Søren Andersen Boel er JENS ANDERSEN BOEL, født 2.2.1698 i Ravnstrup. Han angives ved samme indførsel at være død i januar 1769.

Søren Andersen Boel var fæstegårdmand i Ravnstrup sogn, idet han ifølge Viborg bispestols fæsteprotokol 1700-1854 fol. 17 den 15.12.1718 fæstede en halvgård af hartkorn 1 td. 5 sk. 3 fk. 1 alb. beliggende i Ravnstrup sogn og hørende under Viborg bispestols gods.

Om fæstet meddeler Viborg bispestols fæsteprotokol følgende:

"Caspar Wildhagen, doctor udi den hellige skrift og biskop over Viborg stift kender og hermed vitterliggør, at eftersom Christen Rasmussen Møller i Ravnstrup formedelst alderdom og svaghed ikke længere sin gård haver kunnet forestå, så haver jeg tilstedet og fæstet, som jeg hermed tilsteder og fæster SØREN ANDERSEN af Ravnstrup den halve gård, som Christen Rasmussen nu påbor, med hartkorn 1-5-3-1 alb. Den fornævnte gård må han nyde og beholde sin livstid med sit rette tillæg i ager og eng, og hvis fornævnte gård med tilhørende udtagne trætte enge...Holde gården i hævd, svare skatter og afgifter og landgilde. Vise lydighed og hørighed. Alt under dette fæstebrevs forbrydelse.

Viborg, den 15. december 1718.      C. WILDHAGEN."

Viborg bispestols jordebog 1748:

"SØREN ANDERSEN BOEL. Fæstebrev af 15.12.1718. En halvgård. Hartkorn 1-5-3-1-. Landgilde - Rug: 1 td. 4 sk. 1½ fk. Svin: ½. Gæsteri: 11 sk. Tørv: 4 læs. Lyng: 2 læs. Arbejdspenge: 2 rdl. Køre: 4 læs."- Landgilden vurderes i penge, men der er lidt forskel på årene, i reglen 3 rdl. 2 mark.

Desuden betales tugthusskat, ekstraskat og delinqventpenge, men det er i reglen = 0.

1. ægteskab: Det er nærliggende at antage, at Søren Andersen Boels 1. ægteskab blev indgået i 1718. Hans første hustrus navn angives ikke ved skiftet efter ham, og hun og hendes data er ikke kendt.

Med hende havde han 2 børn, der levede ved skiftet i 1762:

- 1) MARIE SØRENSDATTER, gift med SØREN JENSEN RIIS, Ravnstrup. (I Viborg bispestols skifteprotokol 1700-1834 fol. 128<sup>b</sup> er der skifte efter nævnte Søren Jensen Riis, der således også var fæstegårdmand i Ravnstrup sogn).
- 2) BIRTHE SØRENSDATTER, gift med JENS NIELSEN i Fusager (i Nørre Borris sogn - et nabosogn).

2. ægteskab: Hans anden hustru hed METTE CHRISTENSDATTER. Hun døde den 6.12.1762. Hendes øvrige data mangler.

I dette ægteskab var der - ligeledes ifølge skiftet i 1762 - 3 børn:

- 3) ANDERS SØRENSEN, 27 år gl. ved skiftet i 1762.
- 4) KAREN SØRENSDATTER, 20 år gl. ved skiftet i 1762.
- 5) ELSE SØRENSDATTER, 12 år gl. ved skiftet i 1762.

SKIFTE 28.12.1762 og 26.1.1763 efter SØREN ANDERSEN BOEL og METTE CHRISTENSDATTER af Ravnstrup.

Viborg bispestols gods skifteprotokol 1700-1834 fol. 60:

Anno 1762 den 28. december mødte i commission af hans højerværdighed biskop Wøldike amuniensis, velædle Sr. Maturin Friis, Christen Andersen, skoleholder fra Ravnstrup, med tiltagne mænd, navnlig Jørgen Nielsen og Søren Christensen, begge af Ravnstrup, i sterfboen efter afgangne SØREN ANDERSEN BOEL og hustru METTE CHRISTENSDATTER, som boede i bemeldte Ravnstrup. Mette Christensdatter afgik ved døden den 6. december sidstleden og Søren Andersen Boel sidstafvigte aften kl. 10 slet. Der foretages en registrering, men ikke vurdering, som først finder sted ved næste skifteforretning den 26. januar 1763, om hvilken forretning det pålægges sønnen Anders Sørensen, der var til stede ved begge skiftemøder, at underrette de fraværende børn og deres nærmeste venner og pårørende.

Det fremgår af Viborg bispestols gods' fæsteprotokol, at sønnen Anders Sørensen Boel den 3.7.1762 havde overtaget fæstet af forældrenes gård, og skiftet anfører, at forældrene havde til huse hos sønnen som aftægtsfolk. Fæstebrevet af 3.7.1762 med aftægtsbestemmelser er omtalt i det næstfølgende afsnit om Anders Sørensen Boel.

Vurderingen af boets effekter, der blev foretaget ved den følgende skifteforretning den 26.1.1763, giver et godt indblik i, hvad en fæstebonde havde af indbo og gangklæder i midten af 1700-tallet. For en nutidslæser ser de vurderede ting yderst beskedne ud. Her må det erindres, at den store landbrugskrise, der satte ind efter 1700-tallets begyndelse, og som var et almeneuropæisk fænomen, ikke havde givet mulighed for fremgang inden for landbruget i første halvdel af 1700-tallet.

I det følgende skal der gives en oversigt over den foretagne vurdering ved skifteforretningen den 26.1.1763, idet vurderingssummen kun angives ved effekter af en vis betydning:

I dagligstuen: 1 fyrrebord med åben fod og skuffe under. 2 gamle bænke omkring samme bord. 2 stole. 1 gl. halvt sengested af fyr med 3 stk. omhæng af ulden og hvergarns tøj. Derpå fandtes 1 stribet olmerdugs overdyne. 2 grå vadmels halsklæder. 1 rødtribet olmerdugs hovedpude. 1 gl. grå vadmels underdyne. 1 ditto sengested. Derpå fandtes 2 grå vadmels halsklæder og 3 grå olmerdugs hovedpuder. 4 gl. hylder. 1 par karter. 1 uldsaks. 2 tintallerkener. 2 messing lysestager. 1 gl. stenkrus og 1 stenkrus uden låg. 3 bøger: 1 psalmebog, 1 "Bedende Kiede", 1 Peder Dass "Sjungende Chatechismus". 1 stor egekiste med lukket fod under = 2 rdl. Seglene, som var på samme kiste, var uberørte, og da de i mændenes nærværelse blev brudt, fandtes følgende klæder: 1 blå vadmels mandskjortel = 1-2-" sk. 1 par gl. læder bukser og 1 par vadmels ditto. 1 gl. trøje og 1 ditto. 1 par gl. sko. 2 par gl. strømper og 1 hue. 1 hat og 1 hatteslag.

Nok i samme kiste den salig kones klæder: 1 blå vadmels trøje. 1 grøn hvergarns ditto med gl. kattun ærmer. 1 rød kersej ditto (kersej eller kirsey, et tæt kipret uldtøj, ens på begge sider, navn efter byen Kersey i Suffolk, England). 1 rødt vadmels skørt. 1 hvergarns ditto. 1 sort "toehyllet" kjortel. 1 hvidt forklæde.

1 blommet hue og 1 hvidt klæde. 1 hængeskab af fyr med lås "-3-". En contellie og 1 pæl flaske. 1 tin bæger og 1 smørbrik. 2 gamle træskåle. 4 træskeer. 1 jern fyr-fad og 1 tobaksbrædt. 1 brødkniv.

I kammeret: 1 spinderok. 1 par gamle karter. 1 sold. 2 gamle solde. 1 øl tønne. 2 halm løbe. 1 salttrug. 2 skindsække.

I bryggerset: 1 liden kobberkedel i grue, "som efter nøjagtig skiønsomhed blev vurderet for 1-4-". 2 små kar. 1 balje. 2 stripper. 1 håndkværn. 1 "draug" tønne (til brændevinsbrænderi). 1 ildklemme.

Samlet vurdering af effekterne: 12 rdl. 2 mark 5 sk.

Videre var ikke at finde, som sterfboen til indtægt kunne regnes. Derimod blev angivet boets besværing (udgifter, gæld). Anders Sørensen fordrede for sin salig moders begravelses bekostning for ligprædiken og alt = 4-"-", degnen for testamente = "-2-".

I lige måde fordrede han for hafte umage og udgifter ved sin faders begravelse = 4-2-".

Nok måtte han fordre udlagte penge for begge sine forældre til den allernådigste påbudte ekstra skat for 8-9-10 måneder = 1 rdl.

Nok fordrede Anders Sørensen til at afbetale sin faders gæld 13-1-", hvilken gæld Søren Riis forsikrede, at den afdøde var udi, og at samme penge var lånte af Søren Christensen i bemeldte Ravnstrup og Niels Jacobsen i Gårdsdal.

Skifteforvalteren Sr. Maturin Friis fordrede for skifteforretningen = 1-"-".

Den samlede besværing: 23-5-".

Når nu indtægten, som er i alt 12-2-5-, liqvideres med udgifterne 23-5-", bliver boets besværing 11-2-11 større end indtægten, og herefter bliver der intet til skifte eller deling.

Dog lovede Anders Sørensen at give sin yngste søster Else Sørensdatter sin salig moders klæder og den egekiste, som i forretningen findes indført, og at holde hende den til gode, når hun bliver så stor, at hun klæderne kan bære, og kisten i lige måde

at have i god bevaring og til sin tid overantvorde hende.

Nok indgik bemeldte Anders Sørensen af kærlighed til sine forældre at påtage sig deres gæld og samme til enhver, som havde at kræve, at afklarere, imod at han beholder det i dag registrerede og vurderede, egekisten og moderens klæder dog undtaget, som foran er ommeldt, hvilke gjorde tilbud den nærværende svigersøn Søren Riis af Ravnstrup erklærede, at han ej andet end kunne være fornøjet såvel på egne som de øvrige arvingers vegne, da de ved denne lejlighed blev fri for udgifter på de afdødes vegne.

Thi blev Anders Sørensen på foranførte vilkår og efter hans gjorde tilbud overladt, hvad som i dag registreret og vurderet er, og holder han så både enhver, som haver noget i sterfboet at fordre, såvel som husbonden i alle måder skadesløs.

Og blev således dette skifte sluttet og tilendebragt.

Actum skiftestedet ut supra. MATURIN FRIIS.

ANDERS SØRENSEN. SØREN JENSEN (RIIS).

Vurderingsmænd:

SØREN CHRISTENSEN. JØRGEN NIELSEN.

Ved et nærmere studium af Ravnstrup kirkebog kan der meddeles følgende oplysninger om Søren Andersen Boels og Mette Christensdatters børn:

3) ANDERS SØRENSEN, født 1735 i Ravnstrup sogn.

Hans fødsels- og dåbsdata kan ikke ses i kirkebogen, der for denne periode er meget medtaget af ælde. De kirkebøger, som præsten havde ført for Ravnstrup sogn, blev ødelagt ved brand, således at de officielle kirkebøger først forefindes fra 1775. Det eksemplar af kirkebog, vi må ty til for tiden før 1775, er degnens eksemplar, der også i almindelighed giver gode oplysninger.

(Se nærmere om ANDERS SØRENSEN BOEL under næste afsnit).

4) KAREN SØRENSDATTER er født den 3.5.1742 i Ravnstrup sogn.

I kirkebogen er følgende meget utydelige anførsel: "3. may 1742 blev Søren Andersens datter KAREN fød." - Der er tilføjet: "Død den 15. januar 1779".

Som det ses, indeholder fødselsrubrikken i degnens kirkebog en notits om dato for personens død. Denne praksis er almindelig i degnens kirkebog.

5) ELSE SØRENSDATTER er født den 11.9.1749 i Ravnstrup sogn.

Kirkebogen angiver: "11. september 1749 blev Søren Andersens datter ELSE fød i Raunstrup."

Da Søren Andersen Boel er født på en tid, da oplysningerne i kirkebogen enten mangler eller er yderst mangelfulde (hans foreldres navne er således ikke anført ved angivelse af hans fødsel), kan det ikke ad denne vej fastslås, hvem hans forældre var, og slægten kan derfor ikke føres længere tilbage.

Når det foran er anført, at hans fader muligvis var ANDERS JENSEN, beror denne antagelse på navnelighed med den formodede fader til Søren Andersen Boel, men der foreligger ikke noget sikkert bevis for, at den i jordebogen 1662 nævnte Anders Jensen er fader til Søren Andersen Boel.

-----000000000000-----

A N D E R S    S Ø R E N S E N    B O E L

er født 1735 i Ravnstrup sogn som søn af fæstegårdmand Søren Andersen Boel og hustru Mette Christensdatter. Han døde 1807 og blev begravet den 3.7.1807 fra Ravnstrup kirke, 72 år gammel.

Han var fæstegårdmand i Ravnstrup sogn ligesom faderen, idet han ved fæstebrev af 3.7.1762 fra Viborg bispøgods fæstede faderens gård. Fæstebrevet er indført i Viborg bispestols gods' fæsteprotokol for årene 1700-1854 fol. 76 og lyder sålydende: "Andreas Wøldike, biskop over Viborg stift, kender og herved vitterliggør, at eftersom Søren Andersen Boel i Raunstrup formedelst alderdom og dermed følgende skrøbelighed haver afstået sin gård til sin søn Anders Sørensen, så haver jeg og tilstedet og fæstet, ligesom jeg hermed tilsteder og fæster bemeldte Anders Sørensen den halve gård i Raunstrup, som hans fader hidtil har påboet, bestående af hartkorn 1 td. 5 sk. 3 fk. 1 alb. Så han fornævnte halve gård må nyde og beholde sin livstid, med sit rette tillæg i ager og eng, og hvad fornævnte halve gård er tilhørende, med sådanne conditioner og vilkår: at han holder denne halve gård ved god hævd og bygning, deraf i rette tid svarer alle kongelige skatter, som er eller påbudne vorder, svarer til husbonden, som nu er eller efterkommere, den sædvanlige afgift og landgilde, som han med rette bør gange deraf, og ellers bør han, efter gjorte løfte, forsyne sine forældre, så længe de lever, med husværelse, varme og nødtørftig underholdning imod, at de tjener ham i, hvad de formår og kan udrette, og såfremt Søren Andersen og hustru eller en af dem skulle finde for godt at udflytte fra sønnen Anders Sørensen, eller han dertil selv skulle give dem anledning, skal han, når sligt sker, årlig - så længe de lever - udlægge dem 2 sk. grønt land, som han selv sår, gøder, dyrker og driver ligeså forsvarligt som hans eget. Desuden skal han, når de fra ham udflytter, lade følge 6 fåre hoveder og 1 ko uden nogen betaling derfor at kræve. - I det øvrige haver han at bevise sin husbonde eller fuldmægtig tilbørlig hørighed og lydighed, alt under dette fæstebrevs fortabelse.

Til stadfæstelse under min hånd og hostrykte signet.

Viborg, den 3. juli 1762.

ANDREAS WØLDIKE.

Anders Sørensen Boel var gift med KAREN JENSDATTER. Hun er født ca. 1734, idet hun ved sin død den 9.4.1813 angives at være 79 år gammel. Hun blev begravet den 20.4.1813 på Ravnstrup kirkegård.

FKT 1.7.1887 - RAVNSTRUP - Ravnstrup by:

1. Anders Sørensen, 50 år, i 1. ægteskab, gårdmand.
2. Karen Jensdatter, 53 år, i 1. ægteskab, hustru.
3. Jens Andersen, 14 år, barn.
4. Mette Andersdatter, 17 år, barn.
5. Anna Andersdatter, 10 år, barn.
6. Kirsten Christensdatter, mandens moster, 75 år, enke efter 1. ægteskab.

BØRN:

- 1) ANNE MARIE ANDERSDATTER, født 9.8.1767 i Ravnstrup sogn.
- 2) METTE ANDERSDATTER, født 9.5.1770 i Ravnstrup sogn.
- 3) JENS ANDERSEN BOEL, født 1774 i Ravnstrup sogn. Hans fødselsdato kan ikke findes i den meget medtagne kirkebog.  
(Se nærmere om ham under næste afsnit).
- 4) ANNE ANDERSDATTER, født 2.9.1777 i Ravnstrup sogn.

1793 den 28. marts blev CHRISTEN HJULMAND trolovet med Anders Boels datter ANNE ANDERSDATTER. Forlovere var Anders Boel af Ravnstrup og Peder Boel af Finderup. Da de var besvoglede i 3. led, måtte der skaffes kgl. tilladelse til brylluppet.

De blev ægteviede den 21. maj 1793 i Ravnstrup kirke.

1794 den 11. maj blev CHRISTEN PEDERSEN trolovet med Anders Boels datter METTE ANDERSDATTER af Ravnstrup. Forlovere var: Degnen Peder Sørensen og Anders Boel.

De trolovede blev den 10. juni 1794 ægteviede i Ravnstrup kirke.

-----oooooooooooooooo-----



J E N S   A N D E R S E N   B O E L

er født 1774 i Ravnstrup sogn som søn af fæstegårdmand Anders Sørensens Boel og hustru Karen Jensdatter. Han døde som aftægtsmand den 1. marts 1850, 76½ år gammel.

Han var fæstegårdmand i Ravnstrup sogn, idet han den 8.10.1808 af moderen Karen Jensdatter fik overdraget gården der, som nu er ansat til hartkorn 2 td. o sk. o fk. o alb.

Fæstebrevet er indført i Viborg bispestols gods' fæsteprotokol 1700-1854 fol. 170 og er sålydende:

"Anders Boels enke Karen Jensdatter ønsker at afstå gården til sin søn JENS ANDERSEN BOEL - 8.10.1808 - på de vilkår, at han

- a. opfylder den kontrakt med sin moder angående hendes aftægt,
- b. betaler alle skatter, afgifter og landgilde,
- c. holder gårdens bygninger i forsvarlig stand,
- d. til bispegården leverer årlig 5 læs tørv.

Der foretages en taksation af gården:

1. Stuehuset, som ligger sønden i gården og består af 13 fag ege-undertømmer og fyrre-overtømmer, klinede vægge og stråtag, hvoraf de 5 østre fag er indrettet til beboelse og befandtes i tilbørlig stand, men de 8 vestre fag, som er indrettet til brændsel og fåresti, mangler 18 stolper og 6 stk. spændetræer, der med arbejds løn vil koste 11-3-1 sk.
2. Det østre hus, som består af 9 fag - samme bygningsmateriale som forrige, hvoraf de 5 søndre fag er gode og i forsvarlig stand, men de 4 fag mod norden mangler 10 stolper og 12 traver tag, som med arbejds løn i alt vil koste 14 rdl.
3. Det vestre hus bestående af 7 fag - af fornævnte bygningsmåde - mangler 15 stolper, der vil koste at indsætte med arbejds løn 5 rdl.
4. Det nordre hus - bygninger af samme bygningsmåde som de 3 fornævnte - indrettet til lade og tærskelo - befandtes i god og forsvarlig stand.

Gårdens brøstfældighed i alt.....30 rdl. 3 mark.

Gårdens hartkorn er 2-"-"-".

Dernæst lod vi os forevise den i gården værende besætning til

avlsdrift, hvilken vi fandt af alle slags at være i god stand.

Ved forretningen var til stede enken Karen Jensdatter og Jens Andersen Boel som tiltrædende fæster, der begge erklærede sig at være fornøjede med samme og intet havde derimod at erindre.

Således haver vi - den 15.2.1808 - synet og takseret denne gårds bygninger og besætning, som vi næste tirsdag endelig vil afhjelme.

Raunstrup, den 15. februar 1808. Underskrifter."

Ægteskab: JENS ANDERSEN BOEL blev viet den 25.5.1800 i Haderup kirke til ANNE SØRENSDATTER af Haderup sogn.

Om parrets trolovelse i Haderup nævner kirkebogen følgende:

"Mandagen den 7. april 1800 meldte sig til ægteskab i præstens hus JENS ANDERSEN af Raunstrup sogn og by og ANNE SØRENSDATTER af Haderup sogn og til den ende aspirerede næste søndag at blive lyst dem ab prædikestolen her i Haderup kirke, og at intet til hinder imod dette ægteskabs copulations fuldbyrdelse på nogen måde i henseende til slægtskab eller andre omstændigheder bevidner vi underskrevne 2 mænd som forlovere.

(sign.) Jacob Andersen - Jesper Christensen."

Anne Sørensdatters fødsel eller dåb ses ikke at være indført i Haderup kirkebog.

Anne Sørensdatter er født ca. 1773, idet hun ved sin død den 5.9.1831 angives at være 58 år gammel.

SKIFTE 1831 efter ANNE SØRENSDATTER af Ravnstrup.

(Der er foretaget visse rettelser, bl. a. vedrørende enkemandens navn, der fejlagtigt er angivet som Jens Nielsen i protokollen - han underskriver sig Jens Andersen).

Registrerings- og vurderingsforretning ved skiftet fandt sted den 8.10.1831 på gården og er samme dato indført i Fjends-Nørlyngs herreders skifterets registreringsprotokol 1830-43 (Viborg Landsarkivs reg. nr. B44 - 203).

Selve skiftet fandt sted den 1.12.1831 på skifterettens kontor i Viborg og blev foretaget af skifteforvalteren for Fjends-Nørlyngs herreder herredsfoged v. Bülow med vidnerne Jørgensen og Thorbye, begge af Viborg. Skiftet fremgår af samme herreders skif-

teprotokol 1830-43 fol. 59 og benævnes skifte nr. 331-1831 (Viborg Landsarkivs reg. nr. B 44 - 209). Her skal gives et ganske kort referat af skiftet:

Mødt var stervboenkemanden fornævnte Jens Andersen, sønnen Søren Jensen og svigersønnen Anders Andersen Riis af Ravnstrup.

Egteparrets fællesbørn var:

- 1) SØREN JENSEN, fuldmyndig.
- 2) ANDERS JENSEN, 22 år gammel.
- 3) SIDSEL CATHARINA JENSDATTER, gift med Anders Andersen Riis i Ravnstrup.
- 4) KAREN JENSDATTER, gift med Christen Nielsen i Sønderberg ved Randers.
- 5) ANE JENSDATTER, 18 år gammel, ugift.

Bobeholdningen er ved vurderingen ansat til 242-5-2, der omsat efter dagskurs i sølv omregnes til.....235-3-2.

Gælden opgøres således: Skyld til Niels Møller, Sparkær, 5 rdl. Sønnen Søren Jensen 130 rdl. Resterende skat og landgilde 20 rdl. Til begravelse 16 rdl. I alt 171 rdl., der omregnet til dagskurs bliver 165-5-0. Hertil særlige udgifter 15-3-2. I alt 181-2-2.

Boets overskud udgør nu herefter.....54-1.

Herfra går udgifter til skiftet 10-1-6, således at der til deling bliver 43-5-10.

Heraf får enkemanden 21-5-13.

Børnenes lodder bliver:

1. Søren Jensen.....6-1-10 4/7.
2. Anders Jensen.....det samme.
3. Sidsel Catharina Jensdatter.....3-1-13 2/7.
4. Karen Jensdatter.....det samme.
5. Ane Jensdatter.....det samme.

Stervboenkemanden erklærede derpå, at han i betragtning af, at hans børn Anders og Ane havde uden derfor at erholde godtgørelse tjent ham i fem år, ville tillægge dem foruden deres arvelodder, den første 20 rdl. og den sidste 12 rdl., i alt 32 rdl. sedler. Arvingernes tillagte arvelodder bliver af enkemanden at udbetale og arvingen Anes tilkommende arv at anvende til hendes fornødenheder under værgens tilsyn.

(sign.) JENS ANDERSEN SØREN JENSEN ANDERS ANDERSEN.

Kirkebogen for Ravnstrup sogn udviser følgende vedrørende ægteparrets børn:

- 1) SIDSEL CATHARINA JENSDATTER, født 1801 i Ravnstrup sogn.  
 "Den 8. marts (1801) blev Jens Andersens datter i Raunstrup hjemmedøbt og kaldet SIDSE(L) CATHARINA. Den 25. maj blev hun båret til kirken af Anders Boels hustru. Faddere: Christen Jensen, Anders Riis og Jacob Boel, alle fra Raunstrup."
- 2) KAREN JENSDATTER, født den 15.11.1802 i Ravnstrup sogn.  
 "Den 26. december 1802 havde Jens Andersen Boel og hustru Anne Sørensdatter en datter i kirke - kaldet KAREN, frembåren af Anne Andersdatter i Raunstrup. Faddere: Christen Bredsgaard, Christen Hiulmand, Christen Pedersen, møller-enken Dorthe Christens-Datter. Barnet er født den 15. november."
- 3) SØREN JENSEN, født den 27.5.1805 i Ravnstrup sogn.  
 "30. juni 1805 havde Jens Andersen Boel og hustru Anne Sørensdatter en søn i kirke, kaldet SØREN, frembåren af Oliver (= Olive) Nielsdatter fra Snabe. Faddere: Christen Pedersen, Anders Riis, Jens Kiærgaard, Christen Hiulmand, Søren Jacobsen, Dorthe Christensdatter, Johanne Marie Nielsdatter. Barnet er født den 27.5.1805."
- 4) ANDERS JENSEN, født den 12.4.1809 i Ravnstrup sogn.  
 "Døbt den 22. maj 1809 i Raunstrup kirke. Faddere ved dåben var Dorthea Jensdatter i Raunstrup mølle, Christen Christensen, Peder Jørgensen i Halm (Hallum), Jens Torp, Jens Christian Nielsen og Christen Hiulmands hustru."  
 (Se nærmere om ham under næste afsnit).
- 5) ANE JENSDATTER, født den 17.5.1813 i Ravnstrup sogn.  
 "Døbt den 18. maj 1813 i hjemmet. Fremstillet i Raunstrup kirke (fremstillingsdato ikke nævnt). Faddere: Anne Marie Christensdatter, Christen Pedersen, Christen Christensen, Jens Christian Nielsen, alle bønderfolk i Raunstrup."

-----0000000000-----

A N D E R S   J E N S E N   B O E L

er født den 12.4.1809 i Ravnstrup sogn som søn af fæstegårdmand Jens Andersen Boel og hustru Anne Sørensdatter.

"Døbt den 22. maj 1809 i Raunstrup kirke. Faddere ved dåben var Dorthea Jensdatter i Raunstrup mølle, Christen Christensen, Peder Jørgensen i Halm (Hallum), Jens Torp, Jens Christian Nielsen og Christen Hiulmands hustru."

Anders Jensen Boel døde 15.7.1858, 49 år gammel. Begravet 20.7.1858 på Ravnstrup kirkegård.

Anders Jensen Boel var ligesom sine forfædre fæstegårdmand under Viborg bispegods, idet han den 7.9.1844 fæstede den gård i Halm (Hallum), Ravnstrup sogn, af hartkorn 4 td. o sk. o fk. 1½ alb., som Niels Pedersen - hans svigerfader - indtil denne dato havde haft i fæste. I indfæstning betalte Anders Jensen Boel 100 rbd. i rede sølv. Hans fæstebrev er indført i Viborg bispegods' fæsteprotokol 1700-1854 folio 278.

Anders Jensen Boel var nok fæster, men han ejede selv konge-, kirke- og kvægtienden. Skøde af 6.1.1848, læst 4.4.1848, om denne overdragelse fra Niels Pedersen Smed til svigersønnen Anders Jensen Boel fremgår af Fjends-Nørlyngs skøde- og panteprotokol 4.4.1848, folio 43<sup>b</sup>: "Sognefoged Niels Pedersen Smed tilskøder Anders Jensen konge-, kirke- og kvægtiende af min forhen ihændehavende fæstegård - hartkorn 4-""-1½ alb. Han har selv skøde 13.5.1828.

Halm, den 6. januar 1848. Læst 4.4.1848. NIELS PEDERSEN."

SOGNEFOGDEN FOR RETTEN.

Fjends herreds domsprotokol 13.6.1848, side 440<sup>b</sup>.

Det offentlige contra gårdmand Anders Jensen, Halm.

DOM: Det er ved egen tilståelse klarlagt, at tiltalte gårdmand Anders Jensen i Halm, forinden han blev beskikket til sognefoged for Raunstrup sogn, har gjort sig skyldig i ulovligt udsalg af brændevin. Da tiltalte imidlertid ikke vil erkende, at han stadig har haft brændevin til udsalg, og han navnlig ej de senest forløbne 4 a 6 uger har befattet sig dermed, vil han, såvel med hensyn til at salget ikke er udøvet i noget betydeligt omfang, og at han ej forhen er straffet for denne forseelse, i overensstemmelse med

plakat af 20.5.1835 § 1 være at straffe med en mulkt af 5 rdl. til herredets politikasse.

Thi kendes for ret:

Tiltalte gårdmand Anders Jensen i Halm bør bøde 5 rdl. i mulkt til Fjends-Nørlyngs politikasse.

At efterkomme inden 3 solemærker efter denne doms lovlige forkyndelse under adfærd efter loven.

1848, den 13.6. MOGENSEN.

Som det ses, var Anders Jensen Boel bleven sognefoged for Ravnstrup sogn den 1. april 1848 efter sin svigerfader.

EGTESKAB: ANDERS JENSEN BOEL blev viet den 25.10.1833 i Ravnstrup kirke til DORTHEA NIELSDATTER, datter af sognefoged af Halm (Hallum) Niels Pedersen Smed og hustru Kirsten Jørgensdatter. Forlovere ved vielsen var sognefoged Niels Pedersen i Halm og gårdmand Jens Andersen, Ravnstrup.

DORTHEA NIELSDATTER er født den 31.5.1811 i Ravnstrup sogn. Hjemmedøbt den 2.6.1811. Fremstillet den 7.7.1811 i Ravnstrup kirke. Kirkebogen anfører: "Samme dag (= 7.7.1811) havde Niels Pedersen Smed og hustru Kiersten Jørgensdatter en datter i kirke - kaldet DOROTHEA, børen af Jens Christensens søster, pige Karen Nielsdatter i Jegstrup. Faddere: Jørgen Jacobsen, David Christensen, Jens Dam, Jens Post, Jens Smed, Dorthe og Bodil i Brodergaard, Kiersten Hansdatter, Jegstrup. Barnet er fød den 31. maj og døbt den 2. juni."

#### DORTHEA NIELSDATTERS SLÆGT.

Dortheas farfader: PEDER NIELSEN SMED, Ravnstrup, var bysmed i Ravnstrup, hvilket fremgår af Viborg bispegods fæsteprotokol, ifølge hvilken han ved fæstebrev af 21.11.1793 fæstede bysmedien med tilliggende jord af hartkorn "-4-1-2 1/4:

"Peder Jacobsen Tetens, theologiæ doctor og biskop over Viborg Stift, kender og hermed vitterliggør, at jeg haver stedt og fæstet til Peder Nielsen, som af Raunstrup bymænd er antaget til deres smed, det hus i bemeldte Raunstrup, som Søren Laursen Smed forhen har beboet og haft i fæste, med sit tilliggende hartkorn "-4-1-2 1/4 og det på følgende vilkår:

1. at han dyrker og driver og ej noget deraf til andre bortlejer, samt bygninger årlig forbedrer og vedligeholder,
2. at han i rette tid svarer og udreder alle kgl. skatter og contributioner, som enten er eller herefter påbudne vorder,
3. at han yder til hvert års martini den sædvanlige landgilde efter jordebogen, der indtil videre er ham accorderet for 10 mark danske,
4. at han beviser sin husbonde og fuldmægtig tilbørlig hørighed og lydighed og ellers i alle måder forholder sig efter Hs. Kgl. Majestæts love og anordninger.

Og da Raunstrup bymænd have forlangt, at såfremt Peder Nielsen Smed enten selv skulle frasige sig dette hus med sit hartkorn, eller husbonden formedelst en eller anden årsag skulle finde for godt ham efter en vis bestemt tid samme at opsige, at da huset såvel som hartkornet ej til nogen anden måtte blive overladt end den, som de kunne finde tjent med igen at antage til deres smed, så haver jeg sådan deres begæring og herved dem accorderet.

Dette til bekræftelse under min hånd og segl.

Viborg, den 21. november 1793. TETENS."

Dortheas farmoder - Peder Nielsen Smeds hustru - er MAREN JENS-DATTER, født 1742, død 24.2.1817, 75½ år gl., begravet 26.12.1817 på Ravnstrup kirkegård.

Dortheas fader: NIELS PEDERSEN SMED, født 19.4.1780, døbt 30.4.1780, i Ravnstrup, død 7.2.1858 i Hallum, begravet 14.2., fæstegårdmand i Halm (Hallum), sognefoged i Ravnstrup sogn.

Dortheas moder: KIRSTEN JØRGENSEDATTER, født 1788 i Jegstrup, døbt 15.1.1788, død 25.2.1860 i Hallum, begravet 4.3.1860 på Ravnstrup kirkegård.

Dortheas morfaders farfader: CHRISTEN JACOBSEN, født 22.8.1690 i Ravnstrup, var gårdmand i Jegstrup i Ravnstrup sogn. Hans hus-trus navn eller data kendes ikke.

Dortheas morfaders fader: JACOB CHRISTENSEN, født 21.10.1712 i Jegstrup, død 24.10.1793 i sit 82. år, begravet 5.11.1793, var gårdmand i Jegstrup. Han var gift l.g. med ELSE CHRISTENSESDATTER.

Jacob Christensen var 2.g. gift med KIRSTEN VOLMERSDATTER, født 1724, død 1797, begravet 29.5.1797 i Ravnstrup i sit 73. år.

Hald Amts skifteprotokol 1788-98 SKIFTE den 28.11.1793 efter JACOB CHRISTENSEN:

Det nævnes, at han 1.g. har været gift med ELSE CHRISTENS DATTER. Der er ikke yderligere oplysninger om hende.

Hans 2. hustru KIRSTEN VOLMERSDATTER overlever ham og er til stede ved skiftet. Hendes laugværge er Jens Christensen, Jegstrup.

Der nævnes 9 børn, de 3 første må være Kirsten Volmersdatters børn af 1. ægteskab:

1. GIERTRUD (Hansdatter), gift med Niels Jørgensen, der mødte ved Hans Volmersen i Gårdsdal.
2. JENS HANSEN.
3. VOLMER HANSEN.
4. JACOB JACOBSEN, mødt ved gårdmand Anders Pedersen, Raunstrup.
5. JØRGEN JACOBSEN.
6. VOLMER JACOBSEN.
7. JENS JACOBSEN.
8. En datter, gift med Hans Knudsen, der mødte.
9. ANNE MARIE JACOBSDATTER. Formynder for hende: Volmer Jacobsen.

Dortheas morfader - fornævnte JØRGEN JACOBSEN, gårdmand i Jegstrup, født 1749, død 1812.

SKIFTE 15.9.1858 efter ANDERS JENSEN BOEL ifølge Fjends-Nørlyng herreders skifteprotokol 1858:

Arvinger var:

- a) Enken DORTHEA NIELSDATTER med laugværge: gårdmand Jørgen Christensen af Jegstrup.
- b) Fællesbørn:
  1. NIELS ANDERSEN, 16 år.
  2. JENS ANDERSEN, 3 år.
  3. ANE ANDERSDATTER, 24 år, gift med Christen Nielsen af Gårdsdal, der er død og har efterladt 2 børn.
  4. KAREN ANDERSDATTER, 10 år.

Enken meddelte, at den gifte datter er fyldestgjort for hendes fædrene arv, dog uden at hendes afdøde mand havde meddelt afkald



derfor, men da datteren erkendte rigtigheden deraf og ikke gjorde krav på arv efter faderen, formente enken, at denne anerkendelse måtte være tilstrækkelig til kun at dele boet imellem de 3 andre børn.

Præstegårdmanden Søren Jensen - den afdødes broder - mødte som værge for de umyndige og erklærede, at det var bekendt, at den ældre afdøde datter ANE var fyldestgjort for sin arv efter faderen, og at hun var villig til at meddele afkald.

Enken tilføjede, at hun ville forhøje de umyndige børns arv til 300 rdl.

Hun foreviste sin afdøde mands under 7.9.1844 meddelte fæstebrev på deres iboende gård under bispestolens gods af gl. hartkorn 4-"-1½ alb., såvel det ham meddelte tinglæste skøde på konge-, kirke-, korn- og kvægtiende af 6.1.1848 (tinglæst 4.4.1848, se Fjends-Nørlyngs herreders skøde- og panteprotokol 1848, folio 43<sup>b</sup>).

Gårdens værdi efter synsforretning er 900 rdl.

Til deling i alt 875-1-15.

Heraf får enken 439-5-1½.

Niels Andersen og Jens Andersen får hver 145-"-15 1/6.

Karen Andersdatter får det samme som sønnerne.

Skiftet sluttet.

DORTHE NIELSDATTER med ført pen. JØRGEN CHRISTENSEN.  
SØREN JENSEN.

Efter mandens død i 1858 kom DORTHEA NIELSDATTER i sit 2. ægteskab, idet hun den 28.1.1861 blev viet til JENS ANDERSEN.

DORTHEA NIELSDATTER døde den 17.5.1878, 67 år gammel.

Ravnstrup kirkebog meddeler følgende om børnene:

- 1) ANE ANDERSDATTER er født den 8.1.1834 i Halm, Ravnstrup sogn. "Døbt den 19.1.1834 i Ravnstrup kirke. Karen Jensdatter bar barnet. Gårdmandsenke Ane Christensdatter af Halm, gårdmand Søren Jensen, Hustrup, og Kristen Jensen, Jegstrup, var fadere."

Som nævnt blev hun gift med CHRISTEN NIELSEN, Gårdsdal.

- 2) NIELS ANDERSEN er født den 31.7.1842 i Halm, Ravnstrup sogn. Døbt i Ravnstrup kirke (dåbsdatoen ikke nævnt). "Faddere: Gårdkone Mette Nielsdatter af Jegstrup, fulgt af smedekone Maren Nielsdatter af Gårdsdal. Frederik Pedersen, gårdmand i Halm, af tægtsmand Peder Dam af Jegstrup og gårdmand Niels Jensen af Ravnstrup."

Niels Andersen (Halm) blev gift den 8.11.1867 i Haderup kirke med INGER JACOBSDATTER, født 6.9.1845 i Haderis, Haderup sg. (Se nærmere om dette ægtepar i næste afsnit).

- 3) KAREN ANDERSDATTER er født den 10.2.1849 i Halm, Ravnstrup sogn "Hjemmedøbt den 25.2.1849. Fremstillet den 9.3.1849 i Ravnstrup kirke. Faddere: Gårdmandskonerne Zidselkatrine Jensdatter og Ane Jensdatter. Gårdmændene Søren Jensen, Frederik Pedersen og smeden Laurs Jørgensen, alle af Ravnstrup."

Viet 4.12.1866 i Ravnstrup kirke til ungkarl, gårdmand SØREN SØRENSEN, født 27.12.1837 i Ravnstrup, Ravnstrup sogn, død 24.5.1913 i Hallum, Ravnstrup sogn. Søren Sørensen var gårdejer i Ravnstrup. Overtog ved skøde af 29.2., læst 7.3.1876, gården Neder Hallum - matr. nr. 1a m.fl. af Hallumgårde, Ravnstrup sg.

Om dette ægtepars efterkommere se det vedføjede bilag vedrørende adkomsthavere til gården NEDER HALLUM.

Karen Sørensen døde 4.1.1915 i Hallum, Ravnstrup sogn.

- 4) JENS ANDERSEN er født den 6.10.1854 i Halm, Ravnstrup sogn. "Hjemmedøbt den 15.10.1854. Dåben publiceret 1. juledag 1854 i Ravnstrup kirke. Faddere: Gårdmandskone Ane Jensdatter af Ravnstrup, Maren Nielsdatter i Gårdsdal. Gårdmand Søren Jensen, Ravnstrup. Jens Jensen og Jens Andersen, alle af Ravnstrup."

-----0000000000000-----

Se BILAG A, hvori der gives en oversigt over DORTHEA NIELSDATTERS SLÆGT.

Se BILAG B med oversigt over ejere af gården "Neder Hallum".

1) PEDER NIELSEN SMED blev ifl. Viborg bispegods' fæsteprotokol ved fæstebrev af 21.11.1793 Ravnstrup bysmed, idet han fæstede bysmedien med tilliggende jord af hartkorn "-4-1-2 1/4. Gift med MAREN JENSDATTER, f.1742, død 24.12.1817, 75½ år gl., begravet 26.12.1817 på Ravnstrup kirkegård.

Deres søn:

2) NIELS PEDERSEN SMED, f.19.4.1780, døbt 30.4., i Ravnstrup, død 7.2.1858 i Hallum, begr.14.2., fæstegårdmand i Halm (Hallum), sognefoged i Ravnstrup. Gift med den i højre kolonne nævnte KIRSTEN JØRGENSEDDATTER, født 1788 i Jegstrup, døbt 15.1.1788, død 25.2.1860 i Hallum, begr. 4.3.1860.

Deres datter:

3) DORTHEA NIELSDATTER, f.31.5.1811 i Hallum, død 17.5.1878 i Hallum. Viet 25.10.1833 i Ravnstrup kirke til ANDERS JENSEN BOEL, fæstegårdmand i Halm (Hallum), idet han overtog sin svigerfaders gård i Halm. Tillige sognefoged i Ravnstrup sogn. Født 12.4.1809, død 15.7.1858, 49 år gl.

1) CHRISTEN JACOBSEN, gårdmand i Jegstrup (da benævnt Jesstrup) i Ravnstrup sogn, f. 22.8.1690. Hans hustrus navn eller data kendes ikke. Hans søn:

2) JACOB CHRISTENSEN, f.21.10.1712 i Jegstrup, gårdmand i Jegstrup, død 24.10.1793 i sit 82. år, begr. 5.11.1793, G.1.g.m. ELSE CHRISTENSEDDAT. G.2.g.m. KIRSTEN VOLMERSDATTER, f.1724, begr.29.5.1797 i Ravnstrup i sit 73. år.

Ved skiftet i Hald amts skifteprot. 1788-98 efter Jacob Christensen 28.11.1793 er der 9 børn, af hvilke flg. 6 er Jacobs og Kirstens fællesbørn: Jacob Jacobsen, Jørgen Jacobsen, Volmer Jacobsen, Jens Jacobsen, en datter g.m. Hans Knudsen, Ane Marie Jacobsd. Deres ovennævnte søn:

3) JØRGEN JACOBSEN (1749-1812)  
Hans datter:

4) KIRSTEN JØRGENSEDDATTER, f. 1788 i Jegstrup, døbt 15.1.1788, død 25.2.1860 i Hallum, begr. 4.3.1860. Gift med NIELS PEDERSEN SMED (1780-1858), fæstegårdmand. Se kolonnen til venstre.

Gården NEDER HALLUM i Ravnstrup sogn.

Oplysningerne stammer fra "Realregister for Fjends-Nørlyng herreder 1863-1928 Hallumgaarde i Ravnstrup sogn".

Matr. nr. 1a af Hallumgaarde i Ravnstrup sogn, "Neder Hallum" kaldet, en fæstegård under Viborg bispestol, af hartkorn 3 td. 2 sk. 1 fk. 1 alb.

Ifølge Landbrugsministeriets skrivelse af 17.12.1904 er der givet udstykningstilladelse, således at matr. nr. 1d er udskilt og solgt. Tiendeydelsen er fordelt, således at der på matr. nr. 1a - hovedparcellen - hviler præstetiende i byg 1 td. 4 sk. 1 3/4 fk. og småredsel i byg til præsten 3 1/4 alb. Tienden er senere afløst og notering herom udslettet.

Ved Landbrugsministeriets skrivelse af 11.6.1940 er matr. nr. 1a sammen med 1i og 1h noteret som landbrugsejendom. Arealet er angivet således: Matr. nr. 1a 40 ha og 7972 kvm, matr. nr. 1i 72 kvm og matr. nr. 1h 570 kvm.

ADKOMSTHAVERE:

- 1) NIELS PEDERSEN SMED var fra ca. 1810 til 1844 fæstegårdmand i Neder Hallum ifølge fæstebrev fra Viborg bispegods. Sognefoged i Ravnstrup sogn. Han er søn af Ravnstrup bysmed PEDER NIELSEN SMED og hustru MAREN JENSDATTER (1742-1817). Niels Pedersen Smed, født 19.4.1780, død 7.2.1858 i Hallum, var gift med KIRSTEN JØRGENSDATTER, født i Jegstrup, døbt 15.1.1788, død 25.2.1860 i Hallum.
- 2) ANDERS JENSEN BOEL var fæstegårdmand i Neder Hallum ifølge fæstebrev af 7.9.1844 fra Viborg bispegods. Han fik skøde på konge-, kirke korn og kirke kvæg tienden af 6.1.1848, tinglæst 4.4.1848. Anders Jensen Boel (1809-58), der var sognefoged i Ravnstrup sogn, var gift med DORTHEA NIELSDATTER (1811-1878), datter af sognefoged Niels Pedersen Smed. I dette ægteskab er der datteren KAREN ANDERSEN (1849-1915), se under punkt 5).
- 3) Efter Anders Jensen Boels død i 1858 overtog hans enke DORTHEA NIELSDATTER fæstegården.
- 4) Dorthea Nielsdatter ægtede den 8.1.1861 i Ravnstrup kirke

JENS ANDERSEN i Hallum, ungarl, født 1819 i Dollerup sogn. Han fik arvefæsteskøde til Neder Hallum af 31.7.1863, læst 6.10.1863. Han fik den 24.11.1863 læst vielsesattest af 7.6.1861 som adkomst for ham på konge-, kirke korn og kirke kvæg tienden. I dette ægteskab er der ingen børn.

- 5) Skøde af 29.2., læst 7.3.1876 fra Jens Andersen til SØREN SØRENSEN. Denne er født 27.12.1837 i Ravnstrup, død 24.5.1913 i Hallum. Gift med KAREN ANDERSEN, født 10.2.1849 i Hallum, død 4.1.1915 i Hallum, datter af fornævnte sognefoged Anders Jensen Boel og hustru Dorthea Nielsdatter.
- 6) Skøde af 13.11., læst 16.11.1909, fra fornævnte Søren Sørensen til sønnen SØREN SØRENSEN. Denne er født 12.7.1882 i Hallum, død 19.1.1972 i Hallum, søn af fornævnte ægtepar. Sognefoged i Ravnstrup sogn. R. af D. Gift med MARIANE SØRENSEN, født 14.11.1892, død 10.2.1976.
- 7) Skøde af 1951, tinglyst den 11.12.1951, fra Søren Sørensen til HOLGER SØRENSEN, født 26.11.1921 i Hallum, søn af sidstnævnte ægtepar. Gift med INGEBORG NØRREMARK, født 21.11.1929 i Viborg Vestermark.

-----00000000000-----



Haderisgård - 1978.

Fot. A. Munch.

# H A D E R I S - S L Æ G T E N .



AVLUM - HODSAGER - TVIS - BORBJERG - RYDE - HANDBJERG -  
 SAHL - SEVEL - FLY - VRIDSTED - HADERUP - RESEN - KARUP -  
 GROVE - OVER SIMMELKÆR - ØRRE - SOGNE \*

- 1) PEDER PEDERSEN HADERIIS, født ca. 1610.
- 2) PEDER PEDERSEN HADERIIS, født ca. 1645.

Når det drejer sig om at udforske, hvem der er forældre og bedsteforældre til den i det næstfølgende afsnit omhandlede PEDER PEDERSEN, født ca. 1678, må det erkendes, at vi bevæger os på gyngende grund, idet vi ikke har fuld sikkerhed for, hvem forældrene og bedsteforældrene er. Et fingerpeg om, hvilke forfædre vi kan standse ved, er den omstændighed, at vi i de følgende afsnit finder en slægtsrække begyndende med Peder Pedersen, født 1678, af ialt 4 personer - fader, søn, sønnesøn og sønnesønssøn - med navnet PEDER PEDERSEN. Denne tradition kan have været påbegyndt før 1678, således at personer, der bærer navnet Peder Pedersen, og som er bosat i Haderis, må tiltrække vor opmærksomhed.

Haderis er beliggende i Haderup sogn, Ringkøbing amt. Arkivar Oluf Nielsen har i sin i 1895 udgivne bog "Historisk-topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding Herreder" en længere beskrivelse af "Hadderup Sogn". Han nævner, at sognets navn i "1340 skreves HADDORP, hvilket forudsætter en ældre form HADDÆTHORP, der afledes af det gamle mandnavn HADDI og THORP". Af gravhøje nævner han bl. a.: "sønden for Hadderis en større Høj BAVNHØJ".

Om lokaliteten HADERIS har han følgende oplysning: "HADDERIS, 2 Gaarde, 8 Huse. 1597 1 Gaard med 6 Bønder, paa Marken nævnes da PUDAL".

Oprindeligt har der vel kun været 1 gård - HADERISGAARD. Ved deling og frasalg er der i tidens løb fremkommet flere landbrugsejendomme, således at vi altså i 1895 har 2 gårde og 8 huse. De 2 gårde blev til virkelighed i 1846-47 derved, at den daværende ejer af Haderisgård Søren Jacobsen delte gården, hvorved der fremkom 2 gårde. Sønnen Jacob Sørensen fik den ene, og svigersønnen Christen Jensen overtog den anden.

Som Oluf Nielsen nævner i sin bog, var der i 1597 i Haderis 1 gård med 6 bønder. Hver bonde har således haft en anpart i gården. Dette forhold bør ikke overraske os, for vi befinder



os i jordfællesskabets tidsrum.

13 år senere - i 1610 - har vi oplysninger fra skattemandtalslisten. Dette arkivmateriale, der beror i Rigsarkivet, hedder i sin fulde ordlyd: "Register och Mandtall paa den almendelige Pendinge-Schatt, som til Martini Dag Anno 1610 bleffue indfordrede uddi Lundenes Leen".

Alle de skattepligtige er nævnt ved navn for hele Haderup sogn under eet og ikke specielt for Haderis og de andre lokaliteter. Der findes i sognet skattepligtige ved navn Laust Pedersen, Christen Pedersen, Jens Pedersen, Erich Pedersen og Peder Søffrensen (= Sørensen). Peder Søffrensen er vel den eneste, der kan komme på tale som mulig ane i slægten, men der er ingen sikre holdepunkter for, at vi kan udpege ham.

Om skattepligtens omfang nævner registret følgende: "HADERUP SOGN. Gaardmænd giffuer 1 Rdl. Inderste..1 Rdl. Buelsmænd..1 Ordt. Møllebrugere, Skrædere..1 Rdl. Pebersvende Huer..1 Rdl. Dreng for fuld Løn..1 Mark. Dreng for Halfløn..1 Ordt."

(Martini dag er Mortensdag = 11. november. Huer = hver. Pebersvende var ugifte, men de kunne lige så vel være under som over 30 år. De svarer vel nærmest til vor tids hosekræmmere, men var ugifte. Ordt skrives normalt ORT og er et i Nordtyskland og Skandinavien tidligere benyttet udtryk for: 1) mål for flydende varer, 2) fjerdedelen af en mønt, i Danmark 1 rigsort (24 skilling)).

Af bogen "Kongens Skøder 1648-1688" fremgår det, at Kongen har solgt gården Haderiis i Haderup sogn sammen med en snes andre gårde i Ginding herred. I Haderup sogn drejer det sig om gårde i "Høstrup, Schaarup, Faarbech, Holbech (= Hvolbæk), Staflund og Graasand", og handelen skete 17.4.1661 ved salg til Peter von Uffeln og Johan von Uffeln.

I forbindelse hermed kan nævnes, at kongen 11.12.1719 meddelte skøde til Joachim Wenner von Bylow over en del af 1. og 5. jyske regiments ryttergods i Ginding herred, deriblandt bondeskylden af "Haderiis, Hartkorn: 6-2-1-2 2/3- a 30 Rdl. pr. Td. Land, ialt 189 Rdl. 26 Sk."

Yderligere af arkivalier fra Rigsarkivet kan nævnes: "Kop-

og Kvægskat 1678 for Lundenes og Bøvling Herreder". I det følgende gives et uddrag heraf om skattepligtens omfang:

"Hadderup Sogen: HADDERIIS:

Søfren Søfrensen, hans Hustru, 2 Sønner, 1 Pig, 1 Hest, 1 Hop, 2 Køer, 3 Ungnød, 6 Faar. Ialt 2 Rdl. 4 Mark 6 Sk.

Peder Pedersen, hans Hustru, 2 Heste, 2 Køer, 2 Faar, 1 Ungnød, 1 Bitre. Ialt 1-5-2-.

(Bitre står altid sidst og efter svin, betydning ukendt, muligvis = 1 galt).

Anders Mogensen, hans Hustru, 1 Hest, 1 Koe, 1 Kalf, 4 Faar. Ialt 1-2-14-.

Peder Pedersen, hans Hustru, 1 Pig, 1 Hest, 1 Plag, 1 Koe, 3 Faar. Ialt 1-4-6-.

Peder Madsen, hans Hustru, 2 Hopper, 2 Køer, 1 Ungnød, 4 Faar. Ialt 1-4-14-.

Hele Haderup Sogn..170 Rdl. 3 Mark 13 Sk.

Præstens Hustru, 3 Børn, 1 Karl, 1 Dreng, 1 Pig.

Ialt 7-4-8-.

Degnen Jens Lauritsen..2-"-"-"."

(Kop er det tyske ord for hoved. Skatten blev kun opkrævet med visse års mellemrum).

I matriklen 1688 står: "HADDERIIS: Søren Laursen, Laurs Sørensens, Peder Pedersen, Mads Pedersen og Peder Pedersen. Bundskyld gl. Matrikel: 11-"-"-"-. Herligheden: 3-2-1-1-. Ny Matrikel: 8-1-2-1-. Ejer af Herligheden: Mag. Peder Villumsen, Viborg."

Det nævnes, at der er 4 gårde. Det er anpartsgårde, idet gården betragtes som een. At der opereres med tallet 4, medens der er opført 5 familier, er uklart, men muligvis har den ene bonde været på aftægt hos sin søn.

Udtrykket "Bundskyld" (bondeskyld) viser, at de nævnte bønder var selvejere, hvilket var yderst sjældent dengang i dette område.

At "Herligheden" tilhører en magister i Viborg betyder, at vedkommende havde visse rettigheder. "Herlighed" betød i tidligere tiders retssprog: "en af eller indbegrebet af de rettig-

heder, som ejeren af en hovedgård forbeholder sig med hensyn til fæstegods, der bortsælges til selveje (ret til jagt, fiskeri, landgilde o.l.). Det har nok i dette tilfælde drejet sig om jagt- og/eller fiskeret.

Der foreligger ikke tinglæste skøder for nogen af de 5 bønder i Haderis, der er nævnt i matriklen af 1688. De ældste skøder, vi finder i skøde- og panteprotokoller for dette område er fra 1779.

Blandt de 5 bønder, der nævnes i 1678 og 1688, er der 2, der træder frem som emner i vor slægtsrække. De hedder begge PEDER PEDERSEN, formentlig fader og søn. Deres nærmere data er ikke oplyst, men der er en til vished grænsende sandsynlighed for, at vi her har fader og bedstefader til Peder Pedersen Haderiis, født 1678.

Vi kan herefter opstille følgende sandsynlige stamtavle:

1) PEDER PEDERSEN, HADERIIS, levede 1688.

Formentlig født ca. 1610.

Hans søn:

2) PEDER PEDERSEN, HADERIIS, levede 1688.

Formentlig født ca. 1645.

Hans søn:

3) PEDER PEDERSEN HADERIIS.

Født ca. 1678. Gårdmand i Haderis. Død 27.2.1759 i Haderis, 81 år gl.

(Se nærmere om ham næste afsnit PEDER PEDERSEN HADERIIS).

-----oooooooo-----

P E D E R P E D E R S E N H A D E R I I S

er født ca. 1678, idet han ved sin død den 27. februar 1759 angives at være 81 år gammel.

Peder Haderiis var gårdmand i Haderis. Han ejede en anpart af Haderisgaard. Som det tidligere er anført, sad der ifølge matriklen af 1688 4 bønder på gården, der blev drevet i fællesskab, hvorimod hver bonde ejede en anpart. Det var selvejerbønder.

De 4 ejendommers hartkorn var ifølge den ny matrikel tilsammen 8 tdr. 1 skp. 2 fdk. 1 album.

I Hjerm-Ginding Herreders Justitsprotokol 1726-1736 side 718 er den Peder Pedersen Boel påhvilende skat anført: "PEDER PEDERSEN, HADDERIIS: Skat for 1.5.1726-1.5.1727 2 Rd1. 4 Mrk. 9½ Sk. Rug: 3¼ Skp. 3½ Fdk. Biug: 1 Skp. 1½ Fdk. Havre: 5 Skp. 3¼ Fdk.

Viborg landstings skøde- og panteprotokoller indeholder først tinglyste skøder fra 1779. Der er således ikke bevaret noget skøde, som vedrører Peder Haderiis.

Peder Haderiis var gift med MARINE JENSDATTER. Da man ikke kender hendes fødselsdata, har det ikke kunnet konstateres, hvem der er hendes forældre.

I ægteskabet var der 2 børn:

- 1) PEDER PEDERSEN, født 1705, gårdmand i Haderis, Haderup sogn, død 1789.  
(Se nærmere om ham næste afsnit).
- 2) SOFIE PEDERSDATTER. Hun vides at have levet 1733, da hun optræder som fadder ved dåb af Jens Pedersen Haderiis's søn Jens (se næste afsnit).

Der eksisterer ikke kirkebøger for Haderup sogn for tiden før 1700, således at yderligere oplysninger om slægtens aner ikke kan gives.

-----000000000000-----

P E D E R P E D E R S E N H A D E R I I S

er født 1705 i Haderis, Haderup sogn, som søn af den i foranstående afsnit nævnte Peder Pedersen Haderiis og hustru Marine Jensdatter. Han døde 1789, 84 år gammel, begravet 29.11.1789 på Haderup kirkegård.

Peder Haderiis var landmand. Han sad på Haderisgaard i Haderis, Haderup sogn - skyldsats i den nye matrikul for hartkorn 2 td. 5 skp. 3 fdk. 1 1/3 album. Han ejede rettelig kun en andpart af gården. Ved skøde af 4.12.1776, tinglæst 9.10.1798, solgte han sin part af gården til sin søn Jacob Pedersen. Se angående dette skøde Hjerm-Ginding Herreders Skøde- og Panteprotokol nr. 3, side 110.

Peder Haderiis købte i 1780 ifølge auktionsskøde af 7.3.1782, tinglæst 8.3., en gård i Staulund i Haderup sogn. Hjerm-Ginding Herreders Skøde- og Panteprotokol nr. 1, side 52, nævner følgende herom: "Elias Jacobi, Deres kgl. Majestæts virkelige Justitsraad, Byfoged i Holstebro og Herredsfogedskriver og Foged i Hjerm-Ginding Herreder, og Jens Aamodt, aller høiest bemeldte Deres kgl. Majestæts By- og Herredsskriver sammesteds, gjør vitterlig, at Anno 1780 Onsdagen den 24. May, da Auction blev holdt udi Staulund i Haderup Sogn over en Deel afg. Hr. Frants Fridereiches Stærboe tilhørende Strægods, lod Peder Pedersen i Haderiis af samme Sogn sig som høiestbydende tilslaaet en Gaard i bemeldte Bye og Sogn beboet af Niels Svendsen, skyldende af Hartkorn 2 Td. 3 Skp. o Fdk. o Alb., svarende i aarlig Afgift fiire Rigsdaler. Og som os er vist vedbørlig Qvittering for, at Kiøbesummen 75 Rdl. er betalt, saa skjøder og afhænder vi her til Peder Pedersen Haderiis og hans Arvinger til evindelig Arv og Eie som et frit, frelst og uigenholdeligt betalt Kiøb ommeldte Gaard med Bygninger, Eiendomme, Beboer og Mandskab, samt ald den Ret og Herlighed, hvormed den benævnte afg. Major Fridenreich har været tilhørende.

Dette Auctionsskøde haver vi som Auctions Directeurer i Hjerm-Ginding Herreder allerunderdanigst i Følge Forordning af 19. Januar 1693 saaledes under vore Hænder og Segl udstedt.

Datum Holstebro den 7.3.1782. Jacob Aamodt.

Læst 8.3.1782."

Dette skøde synes at vedrøre en gård i Staulund, men i registret står, at Peder Haderiis købte en gård i Haderis. Den sidste angivelse må være forkert. Sandsynligvis er ovennævnte beboer og mandskab forblevet boende på gården. Hermed stemmer også, at Peder Pedersen Haderiis ved folketællingen 1787 som 81-årig bor hos sønnen Jacob Pedersen på Haderisgaard sammen med sin 54-årige hustru af 2. ægteskab Karen Nielsdatter.

I øvrigt fremgår det af aftægtskontrakt af 14.12.1776, at Peder Haderiis og hustru Karen Nielsdatter sad som aftægtsfolk på Haderisgaard hos sønnen Jacob Pedersen. Hjerm-Ginding Herreders Skifteprotokol for 1776, folio 462, meddeler herom følgende: "Jeg Jacob Pedersen af Haderiis kiender og hermed vitterliggiør, at ieg er venlig accorderet og forliget med min Fader, navnlig Peder Pedersen af Haderiis, Haderup Sogn, om hans iboende Part Gaard beliggende i Ginding Herred, Haderup Sogn, Haderisgaard kaldet (der står fejlagtigt Haderupgaard), som han fra sig og sine Arvinger haver solgt, skiødet og aldeles afhændet, som ieg skal til førstkommende Michelsdag tiltræde og modtage og nyder saa Gaarden med dens Besætning, som det befindes, undtagen en Deel, som herefter skal vorde anført:

1. Nyder min Fader og Moder Huus Værelse i Gaarden til sig og sine Creaturer, og fordrer, eftersom vi synes ikke, at der kan blive Huus Værelse nok af dette, Bygninger paa Stedet, da skal vi bekoste et Stykke Huus paa 5 a 6 Fag til Hielp,
2. skal min Fader have 1 Koe og 12 Faar, som han selv udvælger,
3. tager min Fader hans Indboe, som forefindes, med, undtagen 1 Egebord og 2 Bænke, 1 Fyhr Mælkeskab og 1 Kakkellovn og tre gamle Sengesteder og de 2 med Klæder, som i alt findes i den østre Stue. Nok en heel og en halv Øltønde og den største Kedel og en liden Fyhr Kar,
4. skal dennem deres fornødne Ildebrand hjemføre,
5. skal ieg give hannem 2 Skp. grønd Sædeland i hver aarlig Grøde, icke af de bedste, ejheller af det værste, som jeg

hannem skal drive med Pløjning, Møgning og alt i rette Tiid, 6. skal de have en Eng Skifte kaldet Jespers Eng og en liden trind Overstreegs Deel (?), men naar een af dennem ved Døden afgaar, da skal den efterlevende ikkun nyde den ene Skippe grønd Jord aarlig og den eneste Eng Jespers Krog kaldet. Dets til Bekræftelse er denne Contract tilendebragt og det med egen Haand underskrevet og mit Signete paatrykt og venligen ombedet velagte tvende Mænd Niels Svenningsen og Jens Jensen her af Haderiis til Vitterlighed underskrevet.

Datum Haderiis den 14. December 1776.

Niels Svenningsen Jens Jensen Jacob Pedersen."

#### PEDER HADERIIS'S FØRSTE ÆGTESKAB.

Peder Haderiis var i sit 1. ægteskab gift med DORETHE (eller DORTHE eller DORTHEA) OLUFSDATTER (også kaldet OLESDATTER eller HADERIIS). Da Haderup kirkebog på den tid ikke omfatter vielser, kan parrets vielsesdato ikke fastslås. Hun er datter af OLUF eller OLE MOGENSEN i Vridsted. Hendes fødselsdato kendes ikke. Hun døde 1758 og blev begravet 24.6.1758. Der er ikke ved anførslen herom i kirkebogen angivet nogen alder.

I Lundgaard Skifteprotokol 1778-1805, fol. 51a, findes anført skifteforretning i anledning af, at KIRSTEN OLUFSDATTER af Vroue by, Peder Sørensens hustru, er afgået ved døden 9.5.1784. Hun er en søster til Dorthe Olufsdatter, og skifteforretningen, der i det følgende beskrives, giver oplysninger om Dorthe Olufsdatters familieforhold.

"1784 den 22. Maj Skifte efter Peder Sørensens Hustru KIRSTEN i Vroue Bye, som den 9. Maj sidst ved Døden var afgangen.

Enkemanden: PEDER SØRENSEN.

Hendes Søskende: 1) PEDER OLUFSEN, boer i Tørslef, Østen for Randers. 2) DORTHEA OLUFSDATTER, gift med Lille Wiste i Viborg. 3) DORTHEA OLUFSDATTER, som var gift med PEDER HADERIIS i Haderup Sogn, men er død og haver efterladt sig 4 Børn:

a) JOHANNE, gift med PEDER NIELSEN i Neder Feldborg.

b) MARIE, gift med PEDER HALD i Sevel By.

c) JACOB PEDERSEN, bor i Haderiis, myndig.

d) PEDER PEDERSEN, boer i Ginneskou, myndig."

Skiftet blev udsat, og ved næste skiftemøde forelå der et brev fra Peder Ollufsen i Tørslef. Brevet lyder således:

"Velædle og velbyrdige Hr. Assessor Friis. Af Deres Velbyrdigheds meget ærede af 24.5. sidst erfarer jeg, at min Syster Kiersten Ollufsdatter er ved Døden afgangen, og at der skal holdes Skifte efter hende 7. Juni førstkommende. Da jeg ingenlunde kand møde i saadan Tiid, saa vil jeg tage mig den Frihed at mælde Deres Velbyrdighed som Skifteforvalter, at naar jeg intet kand eller vil, bliver jeg vel fri for at giælde (= betale gæld eller indestå for gæld). Saa De maa frit udgiøre at forrette Skifte for mig som got finde. Forblivende med Estime velædle og velbyrdige Hr. Assessor allerydmygest tjent.

Øster Tørslef den 27.5.1784. Peder Ollufsen."

Også de øvrige søskende har meddelt, at de ikke ville møde, da de ikke ønskede at arve - eller "giælde" (der var sikkert kun gæld).

Med Dorethe Olufsdatter fik Peder Haderiis mange børn. Flere af dem døde. Ved skiftet 1789 efter Peder Haderiis var der 4 børn i live.

#### PEDER HADERIIS'S ANDET ÆGTESKAB.

Peder Haderiis's 2. hustru hed KAREN NIELSDATTER. Ved folketællingen 1787 i Haderup sogn sad hun sammen med sin mand Peder Pedersen (81 år) på Haderisgaard og angives at være 54 år gammel. Hun er herefter født 1733. Hun døde 1804. "Dominica 1. advent den 2. december 1804 jordet Peder Pedersens enke i Haderis kaldet Karen Nielsdatter, 71 år gl."

I 2. ægteskab er der ingen børn.

Peder Pedersen Haderiis døde 21.11.1789 og blev begravet 29.11.1789 på Haderup kirkegård. Der blev 21.12.1789 holdt skifteforretning med registrering og vurdering af hans efterladte effekter m.v. - se Hjerm-Ginding Herreders Skifteprotokol 1787-1792, folio 461a. Hans efterladte enke af andet ægteskab Karen Nielsdatter var til stede. Hans livsarvinger af 1. ægte-



skab var repræsenteret: 1. Jacob Pedersen. 2. Peder Pedersen, død, forhen Gindeskou, har efterladt sig 5 børn, nemlig: a) Søren, 18 år, b) Peder, 8 år, c) Christen, 5 år, d) Dorthe, 15 år, e) Kierstine, 13 år. Disse børn blev således angivne af deres moder, og var deres farbroder Jacob Pedersen til stede på deres vegne som formynder og nærmeste frænde-værgе efter loven, hvortil han også af skifteforvalteren blev konstitueret. 3. Marie Pedersdatter, i ægteskab med selvejer Peder Christensen Hald, Sevel by og sogn, som var til stede på hendes vegne. 4. Johanne Pedersdatter, gift med Peder Lauritzen i Neder Feldborg i Haderup sogn, og var til stede bemeldte Peder Lauritzen.

Der blev foretaget vurdering af boets effekter. Her skal kun angives enkelte ting og den fastsatte vurdering: 1 egeskab med skuffer "-4-". 1 ur benævnt 1 gl. viseværk 1 rdl. 1 gl. bilæggekakkelovn 4--". Af bøger er kun 1 bibel særskilt vurderet "-3-". Titlerne på de øvrige bøger: Prædikener over passionen, Helrideres historie, Tønne Juuls ligprædikenen, Alexander Magnus's krønike. 1 blå klædes kjortel 4--". 1 brun vest 2--". 1 gl. kaleman-tes brystdug med 10 sølvknapper 1-1-". 1 hvid vadmels vest med metalknapper 1-3-". Af besætning kan nævnes: 1 sortbroget ko 5 rdl. 10 får 6-4-".

Enken angav, at hendes salig mand havde til gode ved Peder Møller og Jens Broegaard i Haderup sogn henholdsvis 7 og 2 rdl. Ved Laurits Smed i Borbjerg 1-4-". Ved Jens Balle, Giedhuset her i Haderup, "-1-9. Ved Peder Dahl ibidem 1--".

Samlet indtægt 55--8 eller 55 rdl. 8 skilling.

Udgifter og besværing, hendes mands begravelse 10 rdl., hendes egen 10 rdl., i alt 20 rdl.

Arven deles således: Enken 17-5-8. Jacob Pedersen 5-5-13 1/3. Peder Pedersens børn: hver af sønnerne Søren, Peder, Christen 1-2-15 1/3. Dorthe og Kierstine hver "-4-7 2/3. Maren Pedersdatter 2-5-14 2/3 ved sin mand Peder Christensen Hald. Ligeså Peder Lauritsens hustru Johanne Pedersdatter.

Skiftet sluttet 21.12.1789 på bopælen i Haderis.

Skifteforvalter var prokurator Søndergaard i henhold til fuldmagt fra etatsråd og amtmand Hansen, Ringkjøbing.

BØRN af første ægteskab (som det fremgår af kirkebøger og skifteforretninger):

- 1) JENS PEDERSEN, født 1733. "Dominica lma post Pascha (12.4.) blev Peder Pedersen af Hadderiis hans søns dåb confirmeret, som var hjemmedøbt Feria 2da Pascha (6.4.) af hr. Michel Bering i Groue og kaldet JENS."
 

Død som spæd. "1733 Dom. Jubilate (26.4.) jordet Peder Pedersens søn JENS, gammel 2 uger og 5 dage".
- 2) MARINE PEDERSDATTER, døbt 30.3.1734. Levede ved skiftet i 1789. Gift med selvejergårdmand PEDER CHRISTENSEN HALD, Sevel by og sogn.
- 3) JACOB PEDERSEN, hjemmedøbt 29.12.1735, død 2.5.1736.
- 4) JENS PEDERSEN, født 1737, hjemmedøbt 28.1.1737. Om fremstillingen i Haderup kirke anfører kirkebogen: "Festa Purificatio Mariæ (= Kyndelmisse - 2. februar 1737) blev Peder Pedersens i Haderup liden søns dåb confirmeret, som søndagen tilforn om eftermiddagen (= 28.1.) blev hjemmedøbt og kaldet JENS. Konen, som bar barnet, var Anne Jensdatter i Staulund."
 

Jens Pedersen er død før skiftet i 1789. Han har ikke efterladt sig livsarvinger, der var repræsenteret på dette skifte.
- 5) PEDER PEDERSEN, født 1739. Døbt den 9.8.1739 i Haderup kirke. Herom beretter kirkebogen: "Dominica llma post trinitatem døbt Peder Pedersens liden søn i Haderiis - kaldet PEDER. Kvinden, som bar ham, var hans farmoder Marina Jensdatter af Neder Feldborg. Testes (Vidner): Povel Madsen i Østergaarden, Jens Loibet i Haderiis, Mads Kokborg fra Vestergaard, Johannes Viberg og Ida Jepsdatter fra Hadderiis."
 

Han er den femte i rækken med navnet PEDER PEDERSEN og fik også selv en søn med det samme navn. Han må have været forudbestemt til at sidde som gårdmand på Haderisgård, men det blev altså broderen Jacob, der fik denne adgang.

Han var gårdmand i Gindeskov. Han døde 1787. "23.9.1787 jordet Peder Pedersen i Gindeschou, 48 år." Ved skiftet i 1789

efter hans fader nævnes hans børn:

- a) SØREN, 18 år.
- b) PEDER, 8 år.
- c) CHRISTEN, 5 år.
- d) DORTHE, 15 år.
- e) KIERSTINE, 13 år.

Hans hustrus navn er ikke nævnt.

- 6) JACOB PEDERSEN, født 1743. Døbt den 8.12.1743 i Haderup kirke. Faddere ved dåben var "Visti Pedersens hustru, Niels Haderiis' hustru, Christen Staulund, Jens Heusgaard og Ane Pedersdatter i Staulund."

Jacob Pedersen var selvejer-gårdmand, idet han ved skøde af 4. december 1776 af faderen Peder Pedersen Haderiis købte dennes anpart af Haderisgård.

(Se nærmere om JACOB PEDERSEN under næste afsnit).

- 7) JOHANNE PEDERSDATTER, født 1746. Haderup kirkebog siger: "24. april 1746 blev døbt Peder Pedersens barn - kaldet JOHANNE. Pigen, som bar det, var Dorit Haderiis's søster Kirsten."

Johanne Pedersdatter var gift med PEDER LAURITZEN, gårdmand i Neder Feldborg, Haderup sogn.

-----0000000000-----

J A C O B P E D E R S E N

er født 1743 i Haderis, Haderup sogn, som søn af Peder Pedersen Haderiis og hustru Dorthe Haderiis. Han døde 31.8.1817 i Haderis, 73 år gammel, begravet 8.9.1817 på Haderup kirkegård.

Han blev døbt i Haderup kirke 8.12.1743. Faddere ved dåben var Visti Pedersens hustru, Niels Haderiis's hustru, Christen Staulund, Jens Heusgaard og Ane Pedersdatter i Staulund.

Jacob Pedersen var gårdmand i Haderis, Haderup sogn, hvor han ejede en anpart af Haderisgaard.

Hjerm-Ginding Herreders Skøde- og Panteprotokol nr. 3, folio 110, indeholder skøde af 4.12.1776, tinglæst 9.10.1798, fra PEDER PEDERSEN, Haderiis, til sønnen JACOB PEDERSEN. Skødet er sålydende:

"Kiender jeg PEDER PEDERSEN og vitterliggiør at have solgt og skiødet og afhændet, saa og hermed sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til min Søn velagte JACOB PEDERSEN og hans Arvinger en mig tilhørende Steds Part Gaard, Haderisgaard kaldet, som jeg Peder Pedersen selv paaboer, skyldende aarlig nye Matricul 2-5-3-1 1/3, hvilken Gaard med dens Tilliggende udi Skov, Mark, Ager, Eng, Fiskevand, Tørvegrøft og Lyngslet inden og uden Markskiel, som der nu tidligere af Arilds Tiid tilligget haver, og bør dertil at ligge med Rette, bemeldte Jacob Pedersen og hans Arvinger, og skal han nyde, bruge og beholde til evindelig Ejendom, og kiender jeg mig og mine Arvinger ingen aldeles ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til eller udi samme Gaard i nogen Maade mere hermed for mig og mine Arvinger frahiemler og fuldkommen tilstaaer bemeldte Jacob Pedersen og hans Arvinger samme Gaard, for alle og enhver Tiltale, og om uformodentlig skeede, at fornævnte Partgaard eller noget af dens rette Tilliggende blev fornævnte Jacob Pedersen eller hans Arvinger ved Rettergang eller Proces formedelst min Vanhjemmels Brøst, saa forpligter jeg og mine Arvinger at vederlægge bemeldte Jacob Pedersen og hans Arvinger skadesløs i alle Maader. Eftersom jeg for fornævnte Part Gaard haver annammet ialt 100 Rdl., saa jeg takker ham for god og nøjagtig Betaling.

Dette til Bekræftelse haver dette mit udgivne Brev med egen Haand underskrevet og forseglet og derhos ombedet velagte tven- de Mænd, nemlig Niels Svenningsen og Jens Jensen, begge her af Haderiis, med mig til vitterlighed at underskrive.

Haderiis, den 4. December 1776.

Niels Svenningsen  
Jens Jensen.

Peder Pedersen"

I samme skøde- og panteprotokol nr. 3, side 113, er der ting- læst sålydende panteobligation: "JACOB PEDERSEN erkender at væ- re skyldig til POUL KNUDSEN i Hvolbech, Hadderup Sogn, 295 Rdl. Første Rente 3 Rdl. 2 Sk. betales til førstkommende Snapsting 1799. 1. Prioritet i Gaarden og dens Besætning. Dette til Be- kræftelse under min Haand og Segl og ombedet tvende velagte Dannemænd Simon Nielsen Staulund og Jesper Christensen.

Haderiis, den 7. Juni 1798.

Jacob Pedersen".

Panteobligationen blev senere indfriet og udslettet af tinglæs- ningen 7.7.1809.

#### Hartkornsspecifikation.

I Ringkøbing amtstues arkiv findes følgende hartkornsspecifi- kation: 1789 HADDERIIS. 1. Niels Christensen, selvejer, 2 td. 5 skp. 3 fdk 1 1/3 alb. 2. Jacob Pedersen, selvejer, 2-5-3- 1 1/3. 3. Bærtel Madsen, ejer: Hald hovedgaard, 2-5-3-1 1/3. I STAULUND: Simon Nielsen, selvejer, 3-5-3-2-.

I samme arkiv er fortegnelse over hartkorn fra amtet 1775. 22 td. hartkorn skal stille 1 rytter, 20 td. 1 hest. Her er Jacob Pedersen og Niels Christensen, begge af Haderis, hver angivet med hartkorn 2-5-3-1-.

I Ringkøbing amts oppebørselsregister 1802 er anført: JACOB PEDERSEN, Haderis. 2-5-3-1 1/3 hartkorn sættes til 200 rdl. pr. td. hartkorn. Afgiften heraf er 3 rdl. 8 sk. Det angives, at jorden er "Bondjord" (= bondejord), hvilket betyder, at indeha- veren er selvejer.

Ægteskab: JACOB PEDERSEN blev viet 2.11.1777 i Haderup kirke til ELSE SØRENSDATTER.

Hun er født 1749, idet hun ved sin død 1809 angives at være 60 år gammel. Hun blev begravet 18.6.1809 på Haderup kirkegård.

Ved folketællingen 1787 omfatter familien følgende personer:

- 1) Jacob Pedersen, 44 år, 1. ægteskab.
- 2) Else Sørensdatter, 38 år, 1. ægteskab.
- 3) Peder Jacobsen, 9 år.
- 4) Søren Jacobsen, 5 år.
- 5) Christen Jacobsen, 3 år.
- 6) Peder Pedersen, husbonds fader, 81 år, 2. ægteskab.
- 7) Karen Nielsdatter, hans kone, 54 år, 1. ægteskab.
- 8) Jørgen Jensen, hyrdedreng, 12 år.

Ved folketællingen 1801 nævnes følgende personer:

- 1) Jacob Pedersen, 58 år, 1. ægteskab, bonde og gaardbeboer.
- 2) Else Sørensdatter, hans kone, 52 år.
- 3) Peder Jacobsen, 23 år, søn.
- 4) Søren Jacobsen, 21 år, søn.
- 5) Christen Jacobsen, 17 år, søn.
- 6) Karen Nielsdatter, 69 år, husbondens moder, enke efter 1. ægteskab.
- 7) Christen Pedersen, 16 år, tjenestedreng.

Skifte efter ELSE SØRENSDATTER (død 1809, begravet 18.6.1809 på Haderup kirkegård):

By- og herredsfoged Tranberg holdt skiftemøde 24.3.1810 i Haderup præstegård. Mødt var enkemanden Jacob Haderiis og de 2 sønner Peder Jacobsen, 31 år, og Søren Jacobsen, 29 år. Da den tredje søn Christen Jacobsen, 26 år, opholdt sig ved regimentet på Sjælland, blev skiftet udsat.

Ved et senere skiftemøde den 5.12.1810 enedes man om at holde selvskifte og dele indbyrdes. Se Hjerm-Ginding Herreders Skifteprotokol 1810 s. 362<sup>b</sup> og 414<sup>b</sup>.

Om børnenes dåb i Haderup kirke anfører Haderup kirkebog følgende:

- 1) PEDER JACOBSEN, født 1778. "Eodem die = Dominica X p. Tr. (d.v.s. 23.8.1778) blev Jacob Pedersen og Else Sørensdatter"

ter udi Haderiis deres Barns Daab publiceret i Kirken - kaldet PEDER. Thyges Kone i Barslund bar det. Faddere: Peder Haderiis, Peder Gindeskou, Peder Dall, Jens Haderiis's Kone Margrethe, Johanne Kudsk."

- 2) SØREN JACOBSEN, født 1781. Døbt 25.3.1781. "Ped'er Gindeschous Hustru bar Barnet. Faddere: Peder Haderiis, Peder Lauridsen i Feldborg, Chr. Clausen i Barslund og Niels Østergaards Hustru i Haderiis."

(Se nærmere om Søren Jacobsen under næste afsnit).

- 3) CHRISTEN JACOBSEN, født 1783. "Eodem die = Dominica XVII p. Trin. (d.v.s. 12.10.1783) døbt et Drengbarn for Jacob Pedersen og Else Søren-Datter udi Haderiis - kaldet CHRISTEN. Pigen Mette Barslund bar det. Jens Østergaard og Peder Poulsen udi Haderup, Niels Østergaard og Kone udi Haderiis var Faddere."

-----oooooooo-----

S Ø R E N   J A C O B S E N

er ifølge oplysning fra kirkebogen ved hans død født den 22.2. 1781 i Haderiis, Haderup sogn, som søn af gårdmand Jacob Pedersen og hustru Else Sørensdatter, og han døde som aftægtsmand i Haderiis den 18.6.1852, begravet 27.6., 71 år gammel.

Han blev døbt 25.3.1781 i Haderup kirke. "Båret til dåben af Peder Hindeschous hustru. Faddere: Peder Haderiis, Peder Lauridsen i Feldborg, Christen Clausen i Barslund og Niels Østergaards hustru i Haderiis."

Søren Jacobsen var gårdmand i Haderisgaard og sognefoged i Haderup sogn.

Ved SKØDE af 10.10.1807 købte Søren Jacobsen gården i Haderiis af sin fader Jacob Pedersen. Skødet fremgår af Hjerm-Ginding Herreds skøde- og panteprotokol 1807 side 451: "Jeg underskrevne Jacob Pedersen i Haderiis tilstår herved at have solgt, ligesom jeg herved sælger og skøder og aldeles afhænder fra mig min ejende gård i Haderiis by i Haderup sogn, stående for hartkorn 2-5-3-1 1/3, med den i gården værende besætning, ind- og udbo til min søn Søren Jacobsen for den kapital 400 rdl., og da han haver betalt bemeldte købesum 400 rdl., skal bemeldte gård samt besætning, indbo og udbo tilhøre bemeldte min søn Søren Jacobsen og hans arvinger som en uigenkaldelig ejendom, den jeg med samme ret og retlighed, som jeg den selv haver ejet, forbinder mig at hjemle ham og arvinger mod hver mands tiltale med rette.

Gårdens bygninger er assurerede i brandkassen for 1300 rdl.

Dette til bekræftelse under min hånd og segl samt tvende vidners underskrift.

Haderup, den 10. oktober 1807.                      Jacob Pedersen.

Til vitterlighed: Laursen. Vium.

ANM. Sælgeren har pantebrev 7.6.1798 for 295 rdl. til Poul Knudsen i Hvolbech i Haderup sogn.

Holstebro, den 10.12.1807. Læst 11.12.1807."

TAKSATION 1819 af Søren Jacobsens gård i Haderiis findes i Ginding Herreds taksationsprotokol 1819 side 298: "1819 den 18. maj, Haderup sogn, Haderiis by, en gård, som ejes og beboes af Søren



Jacobsen. Har hidtil været forsikret under hoved nr. 58, nr. 1. for 480 rdl. sølv. Befandtes nu således forandret og forbedret:

- a) stuehuset i norden gården, som forhen under nr. 1 var forsikret for 240 rdl. sølv. Består nu af 15 fag, 8  $\frac{1}{2}$  alen dyb, af ege under og overtømmer, klinede vægge og stråttækket, forsynet med loft, vinduer og døre, har 2 skorstene, piber af brændte sten og 1 bageovn i forsvarlig stand indmuret. Indrettet til stue, kammer, køkken og bryggershus. Takseret for 350 rbd. sedler, som efter nærværende cours omregnes til rigsbankdaler sølv 350 rbdl.
- b) det østre hus, som under nr. 2 var forsikret for 110 rdl. sølv, består nu af 13 fag, 7 alen dyb, af ege under og fyr overtømmer, klinede vægge og stråttækket, indrettet til hestestald og fæhus. Takseres for 80 rdl., omskrevet til 80 rigsbankdaler sølv.
- c) det søndre hus, som under nr. 3 var forsikret for 130 rdl. sølv, består af 17 fag, 8  $\frac{1}{2}$  alen dyb, af samme slags materiale som de 2 forrige, indrettet til lade og tærskelo. Takseret for 100 rdl. sedler, omregnet til 100 rbdl. sølv.
- d) det vestre hus har ej før været forsikret. Består af 10 fag, 7  $\frac{1}{2}$  alen dyb, af samme slags materialer som de øvrige bygninger. Indrettet til vognskjul og lynghus. Takseret til 70 rdl. sedler, omregnet til 70 rbd. sølv.

I alt.....600 rdl.

Forsvarlig mod ildsfare og har som meddelt været forsikret før. De befalede brandredskaber forefandtes."

TAKSATION 1826 af Søren Jacobsens gård i Haderiis i Hjerm-Ginding Herreders taksationsprotokol 1826 side 560: "1826 den 11. december. Haderup sogn, ØSTERAGERHUS i Haderiis, som ejes af sognefoged Søren Jacobsen.

- a) Huset i øster og vester med enderne, 5 fag, 7 alen dyb, opført af ege under og fyr overtømmer, indrettet til stue, kammer, køkken, som er forsynet med loft, vinduer og døre. Skorsten,

piben af brændte sten, og en bageovn. Alt i fortrinlig stand. Takseret til 67 rbd. sedler, som efter indeværende kvartals cours omskrives til rbd. sølv 60 rbd.

- b) Et hus, i samme længe ibygt litra a) i østre ende, 5  $\frac{1}{2}$  fag, 5  $\frac{3}{4}$  alen dyb, opført af ege under og overtømmer, lervægge og stråtag, indrettet til fæ- og fårehus samt lade. Takseret til 45 rbd. sedler lig 40 rbd. sølv. I alt 100 rbdl.

Forsvarlig indrettet mod ildsfare."

I 1846 er huset i øster-vest er nedhugget. Ligeså et hus i samme længe østlig - nedhugget 1846.

TAKSATION 16.12.1846 af et hus på Haderiis hede, Haderup sogn, på Søren Jacobsens ejendom. "Ejes og beboes af JACOB SØRENSEN. Ikke tilforn forsikret.

- a) Stuehuset i øst og vest med enderne, 15 fag, 8 alen dyb, af murede og klinede vægge, ege under, fyrre over og indtømmer, tækket med lyng og strå. De 8 vestre fag indrettet til beboelse med stue, kammer og køkken, forsynet med loft, vinduer og døre, 1 skorsten, piben af brændte sten, samt en bagerovn, alt i forsvarlig stand. De 7 østre fag indrettet til fæ- og fårehus samt lade. 8 vestre fag takseret til 120 rdl. De 7 østre fag til 60 rdl. I alt 180 rdl. Forsvarlig mod ildsfare.

De befalede redskaber forefandtes."

AMTSTUESKAT for Søren Jacobsen, Haderiis, angående april kvartal 1853 for den landejendom, han sad på ved sin død i 1852.

Holstebro amtstuearkiv, skattehovedbog 1853-54 nr. 29:

Søren Jacobsen, Haderiis - Hartkorn 1-6-2-1/4 album.

Gammelskat, landskat, ligningsskat = 6-4-8 sk. % bankrente "-1-15.

I alt 6-2-9. Hertil brandpenge "-3-12. Communeafgift 2-"-11  $\frac{1}{2}$ .

Vejbidrag "-5-3  $\frac{1}{2}$ . I alt ydelse: 10-2-3.

I de andre 3 kvartaler er det omtrent samme beløb.

Forinden Søren Jacobsen døde, havde han med Rentekammerets til-ladelse delt gården i Haderiis i 2 parceller. Den ene solgte han til sønnen Jacob Sørensen og den anden til svigersønnen Christen Jensen, gift med datteren Else. De betalte hver 200 rbdl., alt

ifølge skøder af henholdsvis 11.12.1846 og 17.4.1847, læst i Hjern-Ginding Herreders skøde- og panteprotokol nr. 21, fol. 54 og 55.

SKØDE af 11.12.1846 fra Søren Jacobsen til Jacob Sørensen, se Hjern-Ginding Herreders skøde- og panteprotokol 1846 side 54b:

"Jeg underskrevne gårdmand Søren Jacobsen af Haderiis, Haderup sogn, skøder herved til min søn JACOB SØRENSEN parcel nr. 4<sup>e</sup> - efter bevilling fra Rentekammeret af 13.10.1846 - erholdt fra min ejende gård i Haderiis, gl. hartkorn 2-5-3-1/4 alb., for 200 rbdl.

Selv har jeg fået skøde på gården 10.10.1807, læst 4.12.1807, og 22.2.1818, læst 23.10.1818.

Det bemærkes endvidere, at den af mig forhen til min søn Jacob Sørensen udstedte deklARATION på min gård og ejendom hermed tilbagekaldes som ugyldig i det hele, hvorhos det bemærkes, at køberen årlig har ret til at tage det fornødne ler til klining uden vederlag i parcel nr. 4.

Dette til bekræftelse.

Haderiis i Haderup sogn, den 11.12.1846. Søren Jacobsen.

I anledning af skødets udstedelse er der skænket 8 rdl. til sognets fattigkasse.

Haderup, den 20.6.1847. Præstens underskrift.

SØREN JACOBSEN blev gift ca. 1808 med MAREN ANDERSDATTER af Nibsbjerg i Idum. De er tilsyneladende ikke bleven gift i Idum kirke, og deres vielse er heller ikke fundet i nabosognenes kirkebøger.

MAREN ANDERSDATTER er født 1780 i Idum sogn ved Holstebro som datter af Anders Marqvartsen Nibsbjerg og hustru Inger Christensdatter af gården Nibsbjerg i Idum sogn.

Om hendes dåb beretter Idum kirkebog: "Den 14. Octobris (1780) blev Anders Nebsberg og hustru deres pigebarn hjemmedøbt og kaldet MAREN. Den 22. ditto blev dåben publiceret i kirken, da Christen Marqvartsens hustru af Sønderlund i Måberg sogn bar barnet. Jens Jensen fra Harrestrup, Peder Lunds broder og hustru, Just Marqvartsen var faddere."

Maren Andersdatters familie, der har tilknytning til gårdene Nibsbjerg og Idumlund i Idum sogn, omtales nærmere i IDUM-GRENEN, hvortil der henvises.

Maren Andersdatter døde den 1.3.1851 i Haderiis, 70 år gammel, begravet på Haderup kirkegård.

SKIFTE efter MAREN ANDERSDATTER, Haderiis, ifølge Hjerm-Ginding Herreds skifteprotokol 1851: "Den 24.9.1851 blev på herredskontoret i overværelse af vidnerne Mulvad og Laursen foretaget skifte efter Maren Andersdatter, gårdmand Søren Jacobsens kone af Haderiis, ifølge enkemandens derom gjorte begæring. Enkemanden mødte og opgav, at arvingerne er:

1. Jacob Sørensen, husmand i Haderiis, myndig.
2. Else Sørensdatter, gift med Christen Jensen, Haderiis, myndig.

Begge disse arvinger var mødte og erkendte, at de forlængst havde modtaget fyldest for deres arv efter den afdøde, og at de således ingen arv havde at fordre i nærværende bo.

Som følge heraf bad enkemanden sig boet extraderet til fri rådighed, i hvilken anledning han opgav boets værdi til 1000 rdl. og gælden til 600 rdl. Som følge heraf beregnedes extraditionsgebyret således: Skifteforvalteren 5 rdl. skriver 1-4-". Justitskassen 1-2-". 2 % afgift 1-1-". M.M. 1-1-". I alt 10 rdl.

Efter at dernæst enkemanden havde forpligtet sig til at svare boets gæld uden ansvar for skifteretten eller arvingerne, blev boets samtlige ejendele ham extraderet og skiftet således sluttet.

Søren Jacobsen. Jacob Sørensen. Christen Jensen m.f. pen.  
Mulvad. Laursen."

#### DEN GAMLE SOGNEFOGEDS ELSKOVSHISTORIE.

Søren Jacobsen havde, efter at hans hustru Maren Andersdatter den 1.3.1851 var afgået ved døden, som husholderske den 36 år gl. enke INGER KIRSTEN LAURSDATTER fra Vind sogn, med hvem han agtede at indgå ægteskab. Der blev i Haderup kirke foretaget lysning til ægteskab første gang for parret den 3.8.1851, men derefter blev begæringen om vielse hævet, således at der ikke kom noget ægteskab i stand. Grunden til, at begæringen blev trukket tilbage, angives ikke i kirkebogen, men det er vel nærliggende at antage, at Søren Jacobsen, der var en velhavende mand, har mødt modstand fra familiens inderkreds mod, at han skulle binde sig ægteskabeligt til en så ung kvinde.

Søren Jacobsens og Maren Andersdatters BØRN:

- 1) ELSE SØRENSDATTER, født 1810 i Haderiis, Haderup sogn. Døbt den 23.4.1810 i Haderup kirke. Kirkebogen anfører: "Den 23. april døbt et pigebarn for Søren Jacobsen og hustru i Haderiis - kaldet ELSE. Forpagterens pige Dorethe fra Ryehauge bar det. Laurs Jensen og Mads Bertelsen i Haderiis, Poul Dall og Anne Borris i Haderup var faddere."

Copulerede 6.12.1839 i Haderup kirke ungkarl CHRISTEN JENSEN af Sougaard i Sevel sg., 27 2/3 år gl., og pigen ELSE SØRENSDATTER, tjenende i Haderiis, 29 2/3 år gl.

- 2) INGER SØRENSDATTER, født 1812 i Haderiis, Haderup sogn. Døbt 1.3.1812 i Haderup kirke. Kirkebogen anfører: "Dominica Oculi (= 1.3.) døbt et pigebarn for Søren Jacobsen og hustru i Haderiis - kaldet INGER. Anna Bertelsdatter i præstegården bar det. Laurs Jensen og Mads Bertelsen i Haderiis, Christen Bjørnkier og Lars Pedersens pige i Haderup var faddere."

Død 9.5.1834, begravet 19.5.1834, 22 1/3 år gl.

- 3) JACOB SØRENSEN, født 8.8.1816 i Haderiis, Haderup sogn. Døbt i Haderup kirke, dåbsdatoen er ikke nævnt. "Døbt et drengbarn for Søren Jacobsen og hustru i Haderiis - kaldet JACOB. Gårdmand i Haderiis Laust Jensen, Simon Nielsen i Staulund, Mads Bertelsen i Haderiis, jomfru Eggers fra Østergård og Kirsten Andersdatter var faddere."

(Se nærmere om JACOB SØRENSEN i næste afsnit).

- 4) ANDERS SØRENSEN, født 1818 i Haderiis, Haderup sogn. Hjemmedøbt 1.8.1818. Dåben confirmeret i Haderup kirke 28.11.1818. "Faddere: Christen Jensen Simonstrup, gårdmand i Idom sogn, Poul Andersen, gårdmand i Idom sogn, Marius Andersen, gårdmand i samme sogn. Kirsten Andersdatter fra samme sogn bar barnet. Jomfru Cæcilie Eggers i Haderup stod hos."

Det er Maren Andersdatters 2 brødre Poul og Marius, der er faddere, og søsteren Kirsten bar barnet. Christen Jensen er vel gift med en søster til Maren. Sønnen har fået hendes faders navn.

Død 17.4.1826, begravet 23.4.1826.



•• JACOB SØRENSEN

& MAREN CHRISTENSDATTER.

J A C O B S Ø R E N S E N

er født den 8.8.1816 i Haderiis, Haderup sogn, som søn af gårdmand og sognefoged Søren Jacobsen og hustru Maren Andersdatter. Døbt i Haderup kirke. Dåbsdatoen fremgår ikke af kirkebogen. Faddere ved dåben: Gårdmand i Haderiis, Laust Jensen, Simon Nielsen i Staulund, Mads Berthelsen i Haderiis, jomfru Eggers fra Østergaard og Kirsten Andersdatter.

Jacob Sørensen døde som aftægtsmand i Haderiis den 1.3.1873, 56½ år gammel.

Jacob Sørensen var først gårdmand i Haderiis, Haderup sogn, idet han - som omtalt i forrige afsnit - ifølge skøde af 11.12.1846 købte den ene parcel af sin faders gård for 200 rbd. Denne gård - matr. nr. 4<sup>e</sup> af Haderiis solgte han allerede det følgende år til Niels Sørensen ifølge skøde, læst 8.7.1847. Han boede derefter på en mindre landejendom på Haderiis mark.

Ægteskab: JACOB SØRENSEN blev viet den 1.8.1840 i Haderup kirke til MAREN CHRISTENSDATTER. Forlovere ved vielsen var Niels Christian Johansen, smed i Haderiis, og Christen Larsen, gårdmand i Øster Vistorp.

Maren Christensdatter er født den 27.5.1817 i Øster Vistorp, Grove sogn, som datter af Christen Lassen Nielsen og hustru Ane Christensdatter.

Hun døde 9.2.1908 som aftægtskone i Haderisgård, begr. 15.2.

Maren Christensdatters familie er nærmere omhandlet under afsnittet: Visborg-Feldborg-linien, hvortil der henvises.

BØRN (alle født i Haderiis, Haderup sogn):

- 1) MAREN JACOBSDATTER er født den 8.12.1841 som datter af Jacob Sørensen og hustru Maren Christensdatter, til huse hos selvejer-gårdmand og avlsbruger Søren Jacobsen, boende i Haderiis. Hjemmedøbt den 10.12.1841. "Dåben publiceret i kirken midfaste søndag den 6.3.1842. Båret af husmand Christen Jensen Sougaards hst. Else Sørensdatter af Haderiis mark. Testes: Husmand Christen Jensen Sougaard på Haderiis mark. Gårdmand Søren Jacobsen af Haderiis og gårdmand Christen Lassen Nielsen af Øster Vestorp

samt den gamle pige og indsidderske Dorthé Jensdatter på Haderiis mark."

Gift med JENS CHRISTENSEN (HINGE), der ved skøde af 21.1.1866 erhvervede Haderisgård matr. nr. 4<sup>a</sup> af Haderis, Haderup sogn. Denne gård solgte han ved skøde af 5.6.1868 til Niels Andersen og købte derefter en gård i Egebjerg, Vridsted sogn. Hos Maren og Jens Christensen Hinge boede Marens moder Maren Christensdatter, indtil Jens Hinge døde 19.11.1875.

Efter mandens død giftede Maren Jacobsdatter sig med NIELS MADSEN i Vridsted, der nævnes at være aftægtsmand, da Maren Jacobsdatter døde den 12.7.1905 under et ophold i Haderup. Hun blev begravet 18.7.1905 på Vridsted kirkegård.

Der foreligger ingen oplysninger om, at Maren Jacobsdatter har haft børn.

- 2) SØREN JACOBSEN er født den 14.8.1843 som søn af ovennævnte ægtepar, boende som nævnt. "Hjemmedøbt den 15. august. Hjemmedåben publiceret i kirken 16. søndag efter trinitatis - den 1. oktober 1843. Båret af husmand Christen Jensen Sougaards hustru Else Sørensdatter på Haderiis mark. Testes: Husmand Christen Jensen Sougaard, Haderiis mark, gårdmand Søren Jacobsen i Haderiis samt gårdmand Chr. Lassen Nielsen med hjemmевærende ældre datter pigen Mette Giertrud, begge af Øster Vestorp."

Egteskab: Copulerede i Haderup kirke 7.5.1875 ungtkarl SØREN JACOBSEN, 31 år gl., af Haderiis og pigen CAROLINE JENSEN af Høstrup, 34 år gl., født 9.12.1840 i Sevel sogn. Forlovere: Gårdmand Niels Andersen og husmand Christen Jensen, begge af Haderiis.

Søren Jacobsen var landmand i Høstrup, Haderup sogn, hvor han drev et mindre landbrug. Umiddelbart før 1890 udvandrede ægteparret med deres 2 sønner til Minnesota, USA. Her døde hustruen 17.8.1922 og Søren Jacobsen 11.10.1922. Begge er begravet på kirkegården i Solway.

Børn: 2 sønner, begge født i Haderup sogn.

- a) JACOB SØRENSEN JACOBSEN, født 24.11.1877, døbt 27.1.1878. Ugift. Død 17.12.1958 i USA.



b) MARTIN JACOBSEN (kaldte sig i USA SORENSON), født 25.4.1880, døbt 11.7.1880. Gift 29.3.1923 med HANNAH SAMPSON, datter af John Sampson og Anne Elisabeth Sampson af Lichfield, Minnesota. I april 1958 forlod ægteparret staten Minnesota og bosatte sig i Hastings i staten Nebraska. Sidste bopæl: 706 Park Lane, Hastings, Nebraska, hvor Martin døde i 1960.

3) INGER JACOBSDATTER er født den 6.9.1845 som datter af ovennævnte ægtepar, boende som nævnt.

"Hjemmedøbt 27.9.1845. Hjemmedåben publiceret i kirken den 26.10.1845. Båren af gårdmand Søren Jacobsens hustru Maren Andersdatter af Haderiis. Testes: Husmand Christen Jensen Sougaard fra Stauragerhuus på Haderiis mark. Ungkarl Christen Christensen. Gårdbrugerenke Ane Christensdatter samt hjemmeværende yngste datter Mariane Christensdatter, disse 3 sidste af Øster Vistorp."

Inger Jacobsdatter døde 24.1.1916 i Mundbjerg, Sevel sogn.

Hun blev viet i Haderup kirke den 8.11.1867 til gårdejer NIELS ANDERSEN (HALM), født den 31.7.1842 i Hallum, Ravnstrup sogn, Viborg amt, ejer af Haderisgård. Niels Halm døde i maj 1912 i Mundbjerg, Sevel sogn.

(Se nærmere om dette ægtepar under afsnittet om slægten ANDERSEN, også kaldet BOEL, HALM eller HALLUM fra Ravnstrup sogn).

4) KRISTEN JACOBSEN er født den 30.9.1847 som søn af det under 1) nævnte ægtepar. "Døbt i kirken den 21.11.1847. Båret af pigen Mette Christensdatter, tjenende i Staulund. Faddere: Gårdmand Søren Jacobsen og husmand Christen Jensen, begge Haderiis, samt pigen Mariane Christensdatter, tjenende i Øster Vistorp."

Kristen Jacobsen var husmand og avlsbruger i Haderis.

Han var gift med ANE MARGRETHE KRISTIANSEN, født 1847. Ægteparret havde 1 barn: sønnen a).

a) SØREN KRISTIAN JAKOBSEN, født 16.4.1884 i Haderis, døbt 27.4.1884. Husmand og avlsbruger i Haderis, Haderup sogn.

Ugift. Død 1926.

5) ANE JACOBSEN er født 31.7.1850 i Haderis, Haderup sogn, som datter af det foran under 1) nævnte ægtepar, boende på Haderis mark. "Hjemmedøbt 1.8.1850. Fremstillet i kirken 27.10.1850. Faddere: Christen Lassen Nielsens 2 ugifte døtre i Vistorp Mette og Mariane og gårdmand Søren Jacobsen i Haderis."

Død i Viborg 17.1.1922. Begravet på Romlund kirkegård.

Gift med NIELS LAURSEN (SMED), gdr. i Kirkebæk, Romlund sg., født 5.9.1848 i Gårdsdal, Ravnstrup sg., død 29.5.1934.

I dette ægteskab er der 2 børn: a) og b).

a) KRESTEN LAURSEN, kaldet KRÆN SMED, gdr. i Kirkebæk, født 21.3.1873 i Romlund sg., død 20.11.1930 i Hallum, Ravnstrup.

Gift med BIRGITHE NIELSEN, født 19.2.1864 i Bjerregrav (nord for Viborg), død 31.12.1941 i Romlund sogn.

Begge ægtefæller er begravet på Romlund kirkegård.

Børn: 1.

1. Agnes Laursen, født ca. 1900 i Romlund sg., sygeplejerske, emigreret til Canada. Gift med Eric Norman-Crosse, englænder udvandret til Canada. Bopæl: Toronto. Ingen børn.

b) MARIE LAURSEN, født 15.5.1875 i Romlund sogn, død 18.2.1947 i Viborg Vestermark (Viborg Sdr. sg.). Gift med ANDERS KLAUSEN, gdr. i Viborg Vestermark, født 21.9.1873 i Fjelsø sogn (nord for Viborg ved Ålestrup), død 31.8.1925 i Viborg.

Børn: 1. og 2.

1. Niels Marinus Klausen, født 12.2.1909 i Viborg Vestermark, død 18.10.1973 i Viborg, landmand. Overtog forældrenes gård i Viborg Vestermark, flyttede senere til Viborg som arbejdsmand. Gift med Sigrid Christensen.

2. Niels Thorvald Klausen, født 26.9.1913 i Viborg Vestermark. Gårdejer på "Martinsminde", Vennershåbvej 2, 8800 Viborg. Tlf. 06-623990. Viet 9.1.1946 i Resen kirke til Thora Andersen, sygeplejerske, født 30.1.1910 i Høgild, Resen sogn, død 23.3.1970 i Viborg. Se om dette ægtepar under afsnittet MARTIN ANDERSEN OG ANE PEDERSEN side 57.

6) CHRISTEN JACOBSEN, navneændring til CHRISTEN SOUGAARD, født 1.9.1954 i Haderis, stamfader til Sougaard-familien. Se side 79-96.



Side 46.

Foroven: MARIE LAURSEN og ANDERS KLAUSEN.

Forneden tv.: AGNES LAURSEN.

Forneden th.: KRESTEN LAURSEN kaldet KRÆN SMED.





Ad side 46: ANE JACOBSEN og NIELS LAURSEN (SMED), Kirkebæk.



Ad side 46 og 57.

Foroven: THORA ANDERSEN og NIELS THORVALD KLAUSEN.

Forneden tv.: ARNE KLAUSEN.

Forneden th.: BIRGIT KLAUSEN.





Foto fra 1910 af gården i Mundbjerg. Siddende ses fra venstre Niels Andersen og Inger Jacobsdatter. Yderst til højre ses deres eneste datter Dorthea Andersen med sin plejedatter Marie Jacobsen, nu enkefru Marie Mortensen, Haderup.

**NIELS ANDERSEN**

**& INGER JACOBSDATTER.**



Åd side 45 og 47: NIELS ANDERSEN og INGER JACOBSDATTER. -



Niels Andersens gård i Hundbjerg, nu tilhørende sønnesønnen.

N I E L S   A N D E R S E N

er født 31.7.1842 i Hallum, Ravnstrup sogn som søn af fæstegårdmand i Neder Hallum og sognefoged i Ravnstrup sogn Anders Jensen Boel og hustru Dorthea Nielsdatter.

Som faddere ved hans dåb i Ravnstrup kirke (dåbsdatoen er ikke nævnt) anføres i kirkebogen: "Gårdkone Mette Nielsdatter af Jegstrup, fulgt af smedekone Maren Nielsdatter af Gårdsdal. Frederik Pedersen, gårdmand i Halm, aftægtsmand Peder Dam af Jegstrup og gårdmand Niels Jensen af Ravnstrup."

Efter at Niels Andersen havde forladt sit fødesogn og opholdt sig andre steder, blev han altid kaldt NIELS HALM.

Efter at have indgået ægteskab med nedennævnte Inger Jacobsdatter købte Niels Andersen af sin svoger Jens Christensen Hinge ved skøde af 5.6.1868 Haderisgård matr. nr. 4<sup>a</sup> af Haderis, Haderup sg. Ved skøde af 19.6.1873, læst 1.8.1873, købte han af Peder Pedersen yderligere en ejendom matr. nr. 4<sup>e</sup> af Haderis, hvilken ejendom han lagde til gården. I 1905 afstod han Haderisgård til sin søn Jakob Andersen Halm og flyttede til Mundbjerg i Sevel sogn, hvor han købte og drev den gård, som hans yngste søn Niels Hallum overtog efter hans død.

Her døde han 4.5.1912 og blev begravet 13.5. på Sevel kirkegård.

Ægteskab: Niels Andersen blev viet 8.11.1867 i Haderup kirke til INGER JACOBSDATTER, født 6.9.1845 i Haderis, Haderup sogn, som datter af gårdmand Jacob Sørensen og hustru Maren Christensdatter. Forlovere ved brylluppet var gårdmand Christen Jensen i Haderis (Ingers fasters mand) og Jens Christensen (Hinge) i Vridsted (Ingers svoger).

Inger Jacobsdatter døde 24.1.1916 som aftægtskone i Mundbjerg, begravet 2.2.1916 på Svel kirkegård.

(Om INGER JACOBSDATTER OG HENDES SLÆGT se under afsnittet HADERIS FAMILIEN).

BØRN: 1) - 7).

1) DORTHEA MARIE ANDERSEN, født 23.6.1868 i Haderup sogn, som datter af gårdmand Niels Andersen og hustru Inger Jacobsdatter, Haderis. Hjemmedøbt 9.8.1868. Fremstillet 16.8.1868 i Haderup



kirke. Faddere: "Gårdmand Jens Christensens hustru Maren Jacobsen af Vridsted, ugift Ane Jacobsen af Børsting, gårdmand Peder Pedersen og ugift Søren Jacobsen af Haderis samt ugift Christen Jacobsen af Faarbæk."

Dorthea Marie Andersen blev viet 7.11.1916 i Sevel kirke til NIELS KRISTIAN ODGAARD af Haderis, født i Karby sogn 16.6.1881, søn af gårdmand Kristen Odgaard og hustru Karen Mikkelsen, Jegindø. Forlovere ved vielsen: Jens Andersen, gårdmand i Vridsted, og Otto Ørskov Jensen, smed i Haderup.

Niels Kristian Odgaard havde en mindre landejendom i Haderis. Han var missionær inden for Indre Mission. Han døde 20.9.1926.

Dorthea Odgaard døde 30.4.1949.

Ingen børn.

- 2) ANDERS ANDERSEN, født 1.11.1870 i Haderup sogn. Hjemmedøbt 4.11. Fremstillet 26.11.1870 i Haderup kirke. Faddere: "Jacob Sørensen og hustru Maren Christensen og gårdmand Christen Jensen og hustru Else Sørensen af Haderis. Gårdmand Jens Christensen (Hinge) af Vridsted og ugift Christen Christensen af Haderup samt Søren Jacobsen af Søby."

Anders Andersen døde som ung.

- 3) JENS ANDERSEN, født 20.1.1873 i Haderup sogn. Hjemmedøbt 21.1. Fremstillet 14.3.1873 i Haderup kirke. Faddere: "Gårdmand Jens Christian Sørensen og hustru Ane Andersen af Ravnstrup sogn. Gårdmand Jens Christensen Hinge og hustru Maren Jacobsen af Vridsted. Gårdmand Jens Andersen af Halm i Ravnstrup sogn. Gårdmand Mads Pedersen Fleng i Haderis og ungkarl Søren Jacobsen af Hee."

Jens Andersen var gårdejer i Vridsted. Her døde han 3.1.1921, begravet 8.1.1921 på Vridsted kirkegård.

Egteskab: Ungkarl Jens Andersen, opholder sig på sin gård i Vridsted, blev viet 15.5.1906 i Vridsted kirke til pigen ANE MARGRETHE HERMANN, født 2.1.1877 i Firhuse, Frederiks sogn, opholder sig i Vridsted, datter af boelsmand Peder Hermann og hustru Anne Margrethe Jung, Firhuse, Frederiks sogn. Forlovere: Aftægtsmd. Niels Andersen, Haderup. Inds. Niels Madsen, Vridsted.

Efter mandens død i 1921 flyttede Ane Margrethe Andersen til Haderup by. De sidste år tilbragte hun på De gamles Hjem i Haderup, hvor hun døde i 1959. Begravet på Vridsted kirkegård.

Børn: Ægteparret havde en plejesøn JOHANNES JAKOBSEN, født 24.8.1904 i Røjbæk, Sevel sogn, søn af gårdmand Peder Michael Jacobsen (9.5.1862-6.5.1915) og hustru Margrethe Vihelmine Pedersen (1.9.1871-23.1.1910), Røjbæk. En søster til ham er Emilie Jacobsen (1901-78), der blev gift med Niels Hallum i Mundbjerg (se afsnittet om ham).

Johannes Jakobsen købte ved skøde af 26.8.1925, læst 28.8.1925, Haderisgård i Haderis, Haderup sogn, som han sad på til sin død den 10.4.1977.

Viet 27.4.1932 i Ryde kirke til AGNES KATHRINE JENSEN, datter af gdr. Jens Christian Jensen og hustru Ane Dorthea Kviesgaard, Stendis i Ryde sogn.

Ægteparrets søn BJARNE JAKOBSEN, født 1.3.1952 i Haderis, har fra 1.7.1977 overtaget Haderisgård.

- 4) MARTIN ANDERSEN kaldet MARTIN HALM, født 19.1.1875 i Haderup sogn. Hjemmedøbt 15.2.1875. Fremstillet 29.3.1875 i Haderup kirke. Faddere: Gårdmand Jens Christensen (Hinge) og hustru Maren Jacobsen af Vridsted. Gårdmand Jens Nielsen og hustru i Høstrup. Ungkarl Christen Jacobsen af Mammen. Ungkarl Jens Andersen af Hallum.

Gårdejer i "Ibsgården" i Høgild, Resen sogn, hvor han døde 24.9.1949.

Viet 27.3.1902 i Resen kirke til ANE PEDERSEN, født 28.3.1879. Hustruen døde 29.1.1936.

(Se nærmere om MARTIN ANDERSEN i et senere afsnit).

- 5) JACOB ANDERSEN (HALM), født 14.4.1877 i Haderisgård, Haderis, Haderup sogn, som søn af gårdejer Niels Andersen og hustru Inger Jacobsdatter. Døbt 10.5.1877 i Haderup kirke. Faddere: Husmand Christen Jensens hustru, ungkarl Christen Jacobsen og husmand Peder Pedersen af Haderis. Aftægtsmand Jacob Sørensens enke af Egeberg og husmand Søren Jacobsen af Høstrup.

Gårdejer i Haderisgård, som han ved skøde af 5.6.1905, læst 16.6.1905, havde overtaget fra sin fader Niels Andersen. Her døde han 12.8.1913.

Viet 27.6.1905 i Sevel kirke til BIRTHE KIRSTINE NIELSEN (KUSK), født 31.5.1884 i "Vester Bjørnkær", Sevel sogn, datter af gårdejer Jens Nielsen (Kusk) og hustru Karen Kjelsmark af "Vester Bjørnkær".

Birthe Kirstine Halm døde 21.8.1924 i Haderup by.

(Se nærmere om JACOB ANDERSEN HALM i et senere afsnit).

- 6) ANE KIRSTINE ANDERSEN, født 24.2.1888 i Haderup sogn.

Død som spæd.

- 7) NIELS ANDERSEN, ifølge navnebevilling NIELS HALLUM, født 13.1.1893 i Haderisgård, Haderup sogn. Hjemmedøbt 23.1.1893. Fremstillet 2.4.1893 i Haderup kirke. Faddere: "Barnets søskende, pigen Dorthea Marie Andersen, Krarup i Salling, ungkarl Jens Andersen og ungkarl Martin Andersen, begge af Haderis. Husmand Kristen Jacobsen og hustru Birthe Cathrine Nielsen, Haderis."

Niels Hallum var gårdejer i Mundbjerg, Sevel sogn. Han overtog sin faders landejendom, som han gjorde større af areal ved tilkøb af jord. Gården ejes nu af Niels Hallums yngste søn Svend Oluf Hallum Andersen.

Niels Hallum blev viet 1.12.1926 i Haderup kirke til EMILIE JACOBSEN, født 2.4.1901 i Røjbæk, Sevel sogn, som datter af Gårdmand Peder Michael Jacobsen og hustru Margrethe Vilhelmine Pedersen, Røjbæk.

Emilie Hallum døde 19.3.1978, begravet 21.3. på Herrup kirkegård. Niels Hallum døde 7.9.1978, begravet 12.9.1978 på samme kirkegård.

(Se nærmere om NIELS HALLUM i et senere afsnit).

-----000000000000-----



IBSGAARDEN I HØGILD - 1930 -



◦ MARTIN ANDERSEN OG ANE PEDERSEN ◦

◦ HØGILD ◦



ANE OG MARTIN ANDERSENS SØLVBRILLUP DEN 27.3.1927 I HØGILD.

Bageste række: Alfred, (Lars) Christian, Ejner, Charles og Svend.

Midterste række: Johanne Dorthea Pedersen (Nielses forlovede), Niels, (Ane) Johanne, Ludvig Lauritsen (Johannes forlovede).

Forreste række: Inger, Thora, Sølvbruden, Sølvbrudgommen, Dorthea, Klara, Jacob, Viggo.

M A R T I N   A N D E R S E N

er født den 19.1.1875 i Haderup sogn som søn af gårdejer Niels Andersen Halm og hustru Inger Jacobsdatter, Haderisgård, Haderis. "Hjemmedøbt den 15.2.1875. Fremstillet den 29.3.1875 i Haderup kirke. Faddere: Gårdmand Jens Christensen (Hinge) og hustru Maren Jacobsen af Vridsted. Gårdmand Jens Nielsen og hustru i Høstrup. Ungkarl Christen Jacobsen af Mammen. Ungkarl Jens Andersen af Hallum."

Martin Andersen, der normalt kaldtes Martin Hallum, døde den 24.9.1949 i Ibsgården i Høgild, Sdr. Resen sogn.

Martin Andersen var landmand. Overtog 1902 Ibsgården i Høgild, Sdr. Resen sogn, hvilken gård han drev meget dygtigt, og hvis bygninger han fornyede. Han opdyrkede 20 tdr. land hede til god agerjord. Han modtog ærespræmie for omfattende læplantning. I 1942 overdrog han gården til Klara og Ejner Johannesen, hans datter og svigersøn.

Martin Andersen var grundskyld-vurderingsmand og medlem af menighedsrådet. Han var formand for Indre Mission i Høgild.

Ægteskab: Martin Andersen blev viet den 27.3.1902 i Resen kirke til ANE PEDERSEN af Høgild.

ANE PEDERSEN er født den 28.3.1879 i Høgild, Resen sogn, Fjends herred, Viborg amt, som datter af gårdejer Lars Kristian Pedersen og hustru Ane Johanne Kristensen (33 år) af Lille Østergård i Resen. "Døbt 9.5.1879 (Store Bededag) i Resen kirke. Faddere: Gårdmand Jacob Jensens kone, Ane Katrine Mogensen af Resen, Øster hede. Gårdmand Anders Østergaards datter Ane Marie Andersen, Resen. Gårdmand Mikkel Nielsens søn Niels Jensen af Høgild. Gårdmand Anton Østergaards søn Thomas Andersen af Resen. Gårdmand Jens Kristian Kristensen Bæk, ibidem."

Hustruen døde den 29.1.1936.

Begge ægtefæller er begravet på Sdr. Resen kirkegård.

Deres børn: 1) - 14).

1) NIELS INGVAR D ANDERSEN, født 23.12.1902 i Høgild, Sdr. Resen sogn, død 19.10.1957. Landmand i Egebjerg i Ejsing sogn.

Viet 8.7.1927 i Ejsing kirke til JOHANNE DORTHEA PEDERSEN, født 26.2.1899 i Egebjerg, Ejsing sogn, som datter af landmand Peder Johan Pedersen og hustru Jensine Pedersen.

Hustruen bor nu i Ejsing by. Postadresse: Geddalvej 16, Ejsing, 7830 Vinderup. Tlf. 07-446331.

Børn: a) og b).

a) Jens Andersen, født 7.7.1928 i Egebjerg, Ejsing sogn. Gård-ejer og medhjælper ved eksportstaldene.

Viet 20.12.1953 i Sevel kirke til Dagny Madsen, født 11.11.1933 i Alskov, Sevel sogn, datter af landmand Christian Madsen og Ane Kirstine Madsen. Hustruen er hjemmehjælper.

Bopæl: Store Kærhus, Handbjergvej 23, 7830 Vinderup. Tlf. 07-441645.

Børn: 1. - 3.

1. Alice Andersen, født 11.7.1955.
2. Birgitte Andersen, født 10.10.1958.
3. Niels Andersen, født 20.4.1960.
4. Lars Ulrich Andersen, født 19.1.1972.

b) Poula Andersen, født 10.6.1933 i Egebjerg, Ejsing sogn.

Viet 22.4.1955 i Ejsing kirke til Karl Bjørnskov Schmidt, født 29.12.1929 i Lihme sogn, søn af landmand i Lihme Kristian Schmidt og hustru Katrine Bjørnskov, kommunalarbejder ved Spøttrup primærkommune (Salling).

Bopæl: Vester Hærup Strandvej 3, Lihme, 7861 Balling. Tlf. 07-560362.

Børn (alle født i Lihme): 1. - 4.

1. Åge Bjørnskov Schmidt, født 19.4.1957. Elektriker, ansat i et firma i Skive. Ugift. Bor hos forældrene.
2. Vagn Bjørnskov Schmidt, født 25.12.1960. I tømrerlære. Ugift. Bor hos forældrene.
3. Inga Bjørnskov Schmidt, født 13.1.1964. Går i gymnasiet i Skive. Bor hos forældrene.
4. Anette Bjørnskov Schmidt, født 8.1.1969. Skoleelev. Bor hos forældrene.

- 2) ANE JOHANNE ANDERSEN, født 11.2.1904 i Høgild, Sdr. Resen sogn. Viet 11.6.1928 i Sdr. Resen kirke til LUDVIG LAURITSEN, født 14.8.1902 i Grove sogn, søn af gårdejer Peder Lauritsen og hustru Maren Lauritsen. Ludvig Lauritsen var gårdejer i Sejbæk i Daugbjerg sogn. Ægteparret solgte gården i 1965 og flyttede til Søby i Kobberup sogn ved Skive, hvor manden døde 26.12.1967.

Johanne Lauritsen bor nu på De gamles Hjem i Rønbjerg (vest for Skive).

Børn: a) - c).

- a) Martha Kirstine Lauritsen, født 20.2.1930 i Sejbæk, Daugbjerg sogn.

Viet 28.6.1951 i Daugbjerg kirke til Carl Laursen, født 2.4.1927 i Bilstrup ved Skive, søn af Vilhelm Laursen og hustru Jørgine Cecilie Mortensen. Carl Laursen er landmand i Kisumkjær i Rønbjerg ved Skive, hvor han ejer og bebor gården Nyvang.

Postadresse: Folmentoftvej 18, Rønbjerg, 7800 Skive.  
Tlf. 07-534047.

Børn: 1. - 4.

1. Kirsten Johanne Laursen, født 19.4.1952, teknisk assistent ved Brande El-forsyning. Bor i Herning sammen med sin kæreste Kjell Sølund, født 6.5.1951, læge ved Herning centralsygehus.
2. Jens Jørgen Laursen, født 29.5.1953, elektriker. Viet 14.6.1975 i Egeriskirken i Skive til Alice Mark Jensen, født 6.12.1952 i Skive, datter af Oda og Ove Mark Jensen. Bopæl: Vinde (Skive).
3. Kaj Ove Laursen, født 26.3.1957, smed, ansat ved A/S Gyro Maskinfabrik, Folmentoftvej, Skive. Viet 21.10.1978 i Egeriskirken i Skive til Jette Lykke Dahl, født 25.8.1958 i Skive, datter af købmand, senest lagerforvalter Heine Otto Jensen Dahl og hustru kontorfunktionær Anna Jensine Lykke, nu boende Dommerby ved Skive.

Ægteparrets bopæl: Rønbjergparken 13, Rønbjerg, 7800 Skive. Tlf. 07-534210.



4. Per Ivan Laursen, født 20.10.1960. I lære som maskinarbejder ved A/S Gyro Maskinfabrik, Skive.

b) Svend Aage Lauritsen, født 15.4.1934 i Sejbæk, Daugbjerg sogn.

Viet 6.12.1958 i Grindsted kirke til Anna Kirstine Hansen, født 28.5.1936 i Morsbøl, Grindsted sogn, som datter af landmand William Hansen og hustru Kirsten Lydia.

S. A. Lauritsen er landmand i Nollund, Grindsted sg. Postadresse: Nørbovej 12, Nollund, 7200 Grindsted. T. 05-321168.

Børn: 1. - 3.

1. Lisbeth Lauritsen, f. 21.5.1960 i Nollund. Knntorelev på Landbrugscentret i Grindsted. Bopæl: Nyvej 16B, Hejnsvig.
2. Ulla Lauritsen, f. 1.6.1964 i Nollund. Skoleelev.
3. Vita Lauritsen, f. 6.11.1969.

c) Knud Erik Lauritsen, født 21.12.1939 i Sejbæk, Daugbjerg sogn. Teknikum-ingeniør (svagstrøms-) fra Århus. Ansat ved H. & K. Lübcke A/S, Elektronisk fabrik, Jernbane Allé 43, Kbh./Vanløse.

Viet 22.6.1962 i Skive ny kirke til Ruth Gade Jeppesen, født 9.10.1943 i Skive, datter af maskinfabrikant Hannibal Jeppesen og hustru Johanne f. Gade, Skive.

Bopæl: Kollerupparken 4, 2660 Brøndby Strand. Ingen tlf.

Børn: 1. og 2.

1. May-Britt Gade Lauritsen, født 19.5.1967.
2. Gitte Gade Lauritsen, født 17.8.1969.

3) LARS CHRISTIAN ANDERSEN, født 13.5.1905 i Høgild, Resen sogn, død 2.11.1954 i Øster Kølsen. Landmand i Øster Kølsen, Vorde sg.

Viet 2.5.1940 i Vorde kirke til LARSINE KRISTINE DAVIDSEN, født 2.5.1912 i Rønbjerg, datter af fisker Kristen Davidsen og hustru Larsine Jensen.

Efter mandens død har hustruen boet Fjordvænget 4, 8832 Skals. Tlf. 06-694642.

Børn: a) - d).

- a) Jens Martin Andersen, født 21.2.1941 i Øster Kølsen, Vorde sogn. Mekaniker, arbejder nu som smed på firmaet Frigor Køleanlæg af 1978 K/S, Holstebrovej 101, Viborg.

Viet 24.10.1964 i Vorde kirke til Henny Skov, født 22.11.1944 i Kølsen, datter af landmand Thorvald Pedersen Skov og hustru Esther Gudrun Skov.

Bopæl: Åbrinken 9, 6832 Skals. Tlf. 06-694535.

Børn: 1. og 2.

1. Conny Skov Andersen, født 7.5.1965 i Viborg.
2. Tina Skov Andersen, født 14.12.1967 i Skals sogn (nord for Viborg).

- b) Ane Marie Andersen, født 10.4.1943 i Øster Kølsen, Vorde sogn.

Viet 30.9.1966 på Rådhuset i Hillerød til Henning Gunnar Meyer af Hillerød, født 13.1.1944 i Nymølle, Uggeløse sogn, Frederiksborg amt, søn af Svend Meyer, ansat ved stålvalseværket i Frederiksværk, og hustru Kristine Hansen.

Henning Meyer er murermester i Hillerød, og hustruen er medhjælper i forretningen.

Bopæl: Frederiksværksgade 180, 3400 Hillerød. Tlf. 03-110366.

Børn: 1. - 3. (Alle født i Hillerød).

1. Birgit Meyer, født 11.1.1967.
2. Dines Meyer, født 3.1.1968.
3. Anja Meyer, født 10.2.1973.

- c) Jørgen Andersen, født 3.11.1945 i Øster Kølsen, Vorde sogn. Udlært mekaniker. For tiden chauffør ved Ravnstrup Savværk og Dambrug.

Viet 18.5.1969 til Else Holch Laursen, født 19.9.1950 i Asmild sogn (Viborg), datter af arbejdsmand Christian Holch Laursen og hustru Anne Margrethe Holm.

Bolig: Holstebrovej 161, Ravnstrup, 8800 Viborg. Tlf. 06-647379.

Børn: 1. - 2.

1. Dorthé Henriette Andersen, født 10.11.1969.

2. Lars Christian Andersen, født 14.2.1973.

d) Alfred Andersen, født 20.7.1949 i Øster Kølsen, Vorde sogn, død 18.6.1967 efter trafikulykke.

4) EJNER ANDERSEN, født 19.4.1906 i Høgild, Resen sogn, død 9.5.1946. Han arbejdede ved landbrug som medhjælper indtil 1937, da han købte en mindre landejendom i Sdr. Resen sogn, som han drev sammen med den dertil hørende vognmandsforretning.

Ugift.

5) INGER ANDERSEN, født 26.6.1907 i Høgild, Resen sogn.

Viet 17.9.1938 i Resen kirke til CHRISTEN CHRISTENSEN SOUGAARD, født 13.4.1901 i Haderis, Haderup sogn, søn af gårdejer Christen Jakobsen Sougaard og hustru Birthe Marie Katrine Nielsen af Haderis. Christen Sougaard, der døde 8.11.1969, var gårdejer på Viborg Vestermark. Hustruen har efter hans død forpagtet gårdens jorder ud, men bor fortsat på gården, der har adresse: Jegstrupvej 93, 8800 Viborg. Tlf. 06-625143.

Barn: a).

a) Karen Sougaard, født 1.7.1939 i Vestermarken, Viborg. Kantinedame i Viborg.

Viet 31.3.1962 til chauffør Jens Evald Pedersen, født 26.4.1937 i Romlund sogn (Viborg), søn af arbejdsmand Kristian Pedersen og hustru Mette Pedersen.

Deres barn: Ole Sougaard Pedersen, født 28.10.1964 på sygehuset i Viborg. Skoleelev.

6) ALFRED ANDERSEN, født 25.10.1908 i Høgild, Resen sogn. Kommunalarbejder.

Viet 1.11.1952 til JENSINE KIRSTINE NYGAARD THOMSEN, født 18.6.1911 i Sunds, datter af baneformand Jens Christian Nygaard Thomsen og hustru Mariane. Hun er syerske på Bdr. Elkjærs trikotagefabrik i Sunds.

Bopæl: Stationsvej 16, 7451 Sunds. Tlf. 07-141681.

Barn: a).

- a) Jens Kristian Nygaard Andersen, født 22.3.1953 i Herning.  
Udlært i handelslære hos S. C. Sørensen A/S, Herning. Ekspe-  
dient i byggematerialefirma "Bygge og Bo" i Sunds. Bor Ikast.
- 7) THORA ANDERSEN, født 30.1.1910 i Høgild, Resen sogn, død 23.3.  
1970 på Viborg sygehus. Sygeplejerske (Gentofte, Skive).  
Viet 9.1.1946 i Resen kirke til NIELS THORVALD KLAUSEN, født  
26.9.1913 på Viborg Vestermark, søn af gårdejer Anders Klausen  
og hustru Marie Laursen. Landmand. Gårdejer på "Martinsminde",  
Viborg Vestermark.  
Postadresse: Vennershåbvej 2, 8800 Viborg. Tlf. 06-623990.  
Børn: a) - c).
- a) Arne Klausen, født 13.1.1947 i Viborg. Opr. kontoruddannet.  
Børneforsorgspædagog. Ansat i vuggestue i Vejle. Ugift.  
Bopæl: Bredsten.
- b) Kaj Klausen, født 5.11.1948. Død som spæd.
- c) Birgit Klausen, født 29.5.1952 i Viborg. Bibliotekar ved  
børneafdelingen på Skive bibliotek.  
Viet 16.10.1976 til Dan Vollesen, født 20.3.1952 i Vanlø-  
se sogn, søn af Theodor Verner Vollesen og hustru Inger Jen-  
sen, elektronikmekaniker, ansat som kørende service-tekniker  
ved L. M. Ericssons afdeling for Jylland, Risskov.  
Bopæl: Floutrupvej 40, Junget, 7870 Roslev. Tlf. 07-  
597326.  
Barn: 1.  
1. Flemming, født 7.6.1977.
- 8) CHARLES ANDERSEN, født 1.6.1911 i Høgild, Resen sogn, død 2.4.  
1972 i Vridsted. Landmand. Først gårdejer i Resen, fra 1946  
gårdejer i Trevad. Gården i Trevad solgte han i 1969 og købte  
et hus i Vridsted.  
Viet 20.11.1934 i Smollerup kirke til JOHANNE KIRSTINE  
BØVLING, født 14.1.1911 i Lånnum, Smollerup sogn (Viborg amt),  
datter af landmand Christian Bøvling og hustru Dorthea Peder-  
sen.

Hustruen bor Dåsbjergvej 38, Vridsted, 7800 Skive. Tlf. 07-547037.

Børn: a) - d).

- a) Anna Tove Andersen, født 20.11.1935 i Sønder Resen sogn. Rengøringsassistent ved Ingerslev Boulevards skole, Århus C.

Viet 27.2.1955 i Århus til Otto Aage Kristensen, kommunalarbejder, født 1.12.1921 i Aistrup, Koberup sogn, søn af Astrid Kamille Kristensen.

Bopæl: Hans Schourupsgade 7st., Århus C. Tlf. 06-113575.

Børn: 1. og 2.

1. Jens Christian Kristensen, født 30.4.1955 i Århus. Grønt-assistent i HB, Veri-centret, Risskov. Bor sammen med sin kæreste Grethe Haun Pedersen.
2. Bente Kirstine Kristensen, født 5.9.1960 i Århus. Realeksamens. EFG-lærling (kontorfag). Bor for tiden i Berlin.

- b) Doris Thea Andersen, født 3.3.1938 i Sønder Resen.

Viet 24.3.1959 i Vridsted kirke til Peter Nielsen, født 27.9.1933 i Låstrup (nord for Viborg), søn af landmand Kristian Nielsen og hustru Marie Anne Nielsen. Tømremester i Vridsted, var en årrække fabrikant af sommerhuse og garager.

Bopæl: Åbakken 5, Vridsted, 7800 Skive. Tlf. 07-547070.

Børn (alle født i Vridsted): 1. - 4.

1. Annette Marie Kirstine, født 17.4.1961.
2. Arne Roar, f. 14.4.1963, død 15.8.1978 efter trafikulykke.
3. Jan Carsten, født 5.9.1966.
4. Tina Jette, født 30.10.1970.

- c) Ida Irene Andersen, født 7.3.1940 i Sønder Resen.

Viet 12.11.1966 i Vridsted kirke til Verner Sørensen, født 25.1.1943 i Sønder Resen, søn af landmand Jesper Sørensen og hustru Mette Marie Pedersen. Verner Sørensen er landmand, har kørt mælk tankvogn, er nu gårdejer i Nørre Ørum.

Bopæl: Sejstrupvej 18, Nr. Ørum, 7840 Højslev. Tlf. Lund 07-538119.

Børn: 1. - 3.

1. John, født 14.8.1967.
2. Charlotte, født 5.7.1972.
3. Kim, født 18.2.1978.

d) Villy Bøvling Andersen, født 26.4.1945 i Sønder Resen.

Fiskemester ved Klapmølle Dambrug, Velling, 6950 Ringkøbing, hvor han bor. Ugift.

9) SVEND ARTHUR ANDERSEN, født 17.11.1912 i Høgild, Resen sogn. Landmand, gårdejer i Nautrup, Sevel sogn.

Viet 1.12.1940 i Feldborg kirke til METTE KATHRINE PEDERSEN IVERSEN, født 27.5.1915 i Feldborg, Haderup sogn, som datter af gårdejer Peter Pedersen Iversen og hustru Ane Marie.

Bopæl: Nautrupvej 43, Nautrup, 7830 Vinderup. Tlf. 07-448092.

Barn: Vera Andersen, født 5.3.1947 i Nautrup, Sevel sogn.

Viet 25.5.1968 i Sevel kirke til Eigil Kjær Jørgensen, født 5.4.1945 i Tisvilde, Tibirke sogn, søn af gårdejer Aksel Jørgensen og hustru Anna Kjestine Iversen. E. Kjær Jørgensen er landmand, gårdejer i "Møgelvang" i Herrup, Sevel sogn.

Bopæl: Møgelvangvej 13, 7830 Vinderup. Tlf. 07-452290.

Børn: 1. - 3.

1. Karin Kjær Jørgensen, født 2.12.1969.
2. Annette Kjær Jørgensen, født 2.4.1972.
3. Lene Kjær Jørgensen, født 4.4.1976.

10) JACOB ANDERSEN, født 2.2.1914 i Høgild, Resen sogn. Landmand. Gårdejer i "Hedegård" i Djeld, Sevel sogn.

Viet 7.9.1944 i Haderup kirke til JENSINE PETRINE JENSEN, født 24.2.1918 i Grove sogn, datter af Jens Christian Jensen og hustru Neel Andrea Christiansen.

Bopæl: Svendshøjvej 6, Djeld, 7830 Vinderup. Tlf. 07-448157.

Børn: a) - d).

a) Svend Christian Andersen, født 9.12.1945 i Grove sogn. Lagerforvalter. Bopæl: Gosmer (syd for Odder).

Viet 5.9.1970 i Grenå kirke til Inger Møller, født 11.3.

1948 som datter af Hans Møller og afdøde hustru Jenny Sørensen.

Børn: 1. - 3.

1. Karin, født 20.4.1971.

2. Gitte, født 1.6.1973.

3. Søren, født 16.8.1977.

- b) Martin Andersen, født 11.8.1948 i Sevel sogn. Tømrer, ansat i et tømrerværksted i Videbæk. Bopæl: Høgild syd for Herning.

Viet 27.1.1979 i Bække kirke til Gerda Sandhøj Madsen, ekspeditrice, født 28.1.1954 i Bække, datter af Svend Aage Madsen og hustru Margrethe Lauritsen.

- c) Inger Marie Andersen, født 16.1.1956 i Sevel sogn. Har været køkkenassistent på Herning Centralsygehus, er nu syerske på en trikotagefabrik i Herning.

Viet 5.11.1977 i Sevel kirke til Vagn Olesen, født 16.4.1956 i Søby, søn af Peter Olesen og hustru Erna Damgaard (begge forældrene er døde). Vagn Olesen er uddannet murer, arbejder for tiden på Herning Svineslagteri.

Bopæl: Valdemarsvej 309, 7400 Herning. Tlf. 07-222016.

Barn: 1.

1. Peter Olesen, født 10.5.1978 i Herning.

- d) Povl Erik Andersen, født 14.5.1960 i Sevel sogn. Har frekventeret Rydhave ungdomsskole. Er nu bagerlærling i Haderup. Bopæl: Haderup.

- 11) VIGGO ANDERSEN, født 1.9.1915 i Høgild, Resen sogn. Gårdejer i Vroue sogn.

Viet 26.12.1937 i Vroue kirke til ANNY CHRISTENSEN, født 1.5.1920 i Vroue sogn, datter af gårdejer Søren Christen Christensen og hustru Maren Katrine.

Bopæl: Amstrupvej 31, Vroue, 7800 Skive. Tlf. 07-548166.

Børn: 1. - 8.

1. Rita Andersen, født 21.1.1938 i Vroue sogn.

Viet 21.2.1956 i Vroue kirke til Aage Sørensen, født 8.9.

1929 i Hjerik sogn (Salling), søn af landmand Poul Christen Sørensen og hustru Inge Sørensen. Landmand, drev først landbrug i Hjerik, er nu gårdejer i Spakjær, Nørre Borris sogn. Postadresse: Liplund, Skovvejen 27, Sparkjær, 8800 Viborg, tlf. 06-645297.

Børn (alle født i Hjerik): a) - d).

- a) Jens Sørensen, født 8.8.1956.
- b) Kristian Sørensen, født 7.12.1960.
- c) Birgit Sørensen, født 2.8.1963.
- d) Klaus Sørensen, født 28.8.1965.

2. Søren Andersen, født 18.6.1940 i Vroue sogn.

Viet 14.8.1965 i Øster Starup kirke til Erna Lund Hansen, født 15.1.1935 i Øster Starup sogn (nord for Kolding) som datter af gårdejer Niels Henry Hansen og hustru Maren Lund.

Begge ægtefæller har været plejere på Hald Folkekuranstalt ved Viborg. Søren Andersen er nu ansat ved Limfjordskolen, Løgstør. Bopæl: Løgstør.

Børn: a) og b).

- a) Mogens Lund Andersen, født 23.1.1969 i Viborg.
- b) Jonna Lund Andersen, født 27.12.1970 i Viborg.

3. Margit Andersen, født 11.3.1943 i Vroue sogn.

Viet 19.5.1962 i Vroue kirke til Valdemar Riis Søndergaard, født 8.11.1940 i Skive, søn af landmand Peter Christian Nielsen Søndergaard og hustru Dorthe Nørhave Riis. Valdemar Søndergaard har taget eksamen i EDB-grundkursus. Han er faglærer i dansk på Handelsskolen i Randers. Ægteskabet opløst. Hustruen bor Hjulmagergade 36, Randers.

Børn: a) og b).

- a) Mette Søndergaard, født 8.12.1962 i Randers.
- b) Ole Riis Søndergaard, født 30.7.1966 i Randers.

4. Aase Andersen, født 22.2.1946 i Vroue sogn.

Viet 1.5.1970 i Vroue kirke til Svend Aage Jensen, født 30.6.1945 i Viborg, søn af chauffør Harry Christian Jensen og hustru Margit Kristine Nielsen, boende Ravnstrup (Viborg).



Svend Aage Jensen blev sergent ved radartjenesten i 1969. Siden maj 1970 har han været kontraktansat ved den nævnte tjeneste. Bopæl: Skagen.

Børn: a) og b).

a) Lene Jensen, født 15.5.1972 i Ravnstrup sogn.

b) Ulrik Jensen, født 13.2.1975 i Skagen.

5. Ejner Andersen, født 11.10.1948 i Vroue sogn. Landmand, ejede en kortere periode indtil 1977 Hulbækgård i Fårbæk, Haderup sogn. Er nu medhjælper ved en minkfarm.

Gift 1967 med Karen Lund, født 1946 i Haderup sogn, datter af gårdejer Peder Theodor Lund, Hulbækgård i Fårbæk. Ægteskabet opløst i 1977.

Ejner Andersen bor nu i Vridsted.

Børn: a) og b).

a) Charlotte, født 8.5.1968.

b) Kjeld, født 24.7.1972.

6. Grethe Andersen, født 28.11.1950 i Vroue sogn. Dekorator. Boede nogle år i Sverige sammen med sin kæreste nedennævnte Leif Wissendorff Jensen.

Viet 1.9.1979 på Rådhuset i Hjørring til Leif Wissendorff Jensen, svejser, født 28.11.1942.

Bopæl: Hjørring.

Deres barn: a)

a) Mia, født 27.8.1976 i Sverige.

7. Martin Hallum Andersen, født 7.7.1952 i Vroue sogn. Tømrer.

Viet 27.12.1974 i Tøndering kirke (Salling) til Tove Grougaard, født 16.9.1952 i Tinghøj, Roslev sogn (Salling), som datter af gårdejer Peter Grougaard og hustru Magda Børsting Høgh.

Bopæl: Rettrupkjærvej 6, Rettrup, 7800 Skive. Tlf. 07-533143.

Børn: a) og b).

a) Majbritt Hallum Andersen, født 10.10.1975 i Balling.

b) Merethe Hallum Andersen, født 20.3.1978 i Rettrup.

8. Christen Andersen, født 15.1.1955 i Vroue sogn. Sparekassefunktionær, ansat i "Bikuben", Holstebro.

Viet 17.6.1978 i Bur kirke til Elsebeth Steffensen, regnskabsfører ved Landboernes regnskabsafdeling i Holstebro, født 22.4.1953 i Bur sogn (vest for Holstebro), datter af gårdejer Gunnar Steffensen og hustru Dagny Nielsen.

Bopæl: Bur.

Børn: a).

a) Morten Andersen, født 11.12.1978 i Bur sogn.

12) KLARA ANDERSEN, født 26.3.1917 i Høgild, Resen sogn.

Viet 6.11.1942 i Resen kirke til EJNER JOHANNESSEN, født 4.5.1917 i Klarup, Romdrup sogn (sydøst for Ålborg), søn af landmand Niels Johannesen og hustru Hedvig Helene. Landmand. Havde fra 1942 til 1951 Klaras forældres gård, "Ibsgården" i Høgild. Overtog i 1951 en gård i Vinderslev sogn (ved Kjellerup). Postadresse: Tøndborgvej 29, Pederstrup, 8620 Kjellerup. Tlf. nr. 06-888096.

Børn: a) - d).

a) Lene Irene Johannesen, født 8.8.1943 i Høgild, Resen sogn.

Viet 26.9.1964 i Vinderslev kirke til Gunnar Sørensen, født 2.1.1934 i Nørre Bork, søn af landmand Poul Søren Sørensen og hustru Mariane Kristensen.

Gunnar Sørensen er landmand. Han har overtaget en gård i Nørre Bork (syd for Ringkøbing). Postadresse: Sønderbyvej 14, Nørre Bork, 6893 Hemmet. Tlf. 05-280091.

Børn: 1. - 4.

1. Niels Martin Sørensen, født 27.9.1965 i Nørre Bork.

2. Henning Sørensen, født 12.10.1966 i Nørre Bork.

3. Krista Sørensen, født 23.10.1969 i Nørre Bork.

4. Lillian Sørensen, født 19.2.1977 i Nørre Bork.

b) Edel Johannesen, født 3.8.1945 i Høgild, Resen sogn.

Viet 25.11.1967 i Vinderslev kirke til Aksel Christensen Degn, født 19.8.1942 i Kjærsholm Møllegård, Torning sogn (vest for Kjellerup), søn af gårdejer Christen Christensen

Dejn og hustru Margrethe Kristensen Bisgaard. Maskinarbejder ved firmaet "Gemina", Sunds.

Bopæl: Krybily 6, Hestlund, 7441 Bording. Tlf. 06-861543.

Børn: 1. og 2.

1. Karsten Christensen Dejn, født 17.12.1973 på Herning centralsygehus.
2. Jesper Dejn, født 6.5.1976 sammesteds.

- c) Anne Bente Johannesen, født 24.12.1947 i Høgild, Resen sg.  
 Gift med Erik Skottenborg, portør ved Brødstrup sygehus, født 23.5.1943 i Kjellerup som søn af gårdejer Johannes Skottenborg og hustru Anne.

Bopæl: Vinding, 8654 Bryrup. Tlf. 06-754555.

Børn: 1. - 3.

1. Ib Skottenborg, født 17.3.1971.
2. Allan Skottenborg, født 18.8.1972.
3. Lasse Skottenborg, født 15.5.1974.

- d) Kurt Ewald Johannesen, født 15.8.1957 i Kjellerup. Uddannet som snedker. Bopæl hos forældrene.

- 13) DORTHEA ANDERSEN, født 13.7.1918 i Høgild, Resen sogn.  
 Død 3.12.1975.

Viet 30.7.1940 i Resen kirke til KRISTEN JACOBSEN SAAUGAARD født 5.10.1913 i Staulund, Haderup sogn, søn af gårdejer Jacob Jacobsen Saaugaard og hustru Jensine Elisabeth Christensen.

Kristen Saaugaard var landmand. Ejede fra 1940-46 gården "Rosenhøj" i Avlum sogn, overtog 1946 gården "Vester Sognstrup" i Nørre Felding sogn (syd for Holstebro, nu under Holstebro primærkommune). Denne gård solgte han i 1977 til sønnen Ewald Saaugaard.

Kristen Saaugaard var i en periode sognerådsformand i Nørre Felding sognekommune.

Bopæl: Ny Sognstrupvej 25, Nr. Felding, 7500 Holstebro.  
 Tlf. 07-424049.

Børn: a) - d).

a) Esther Saaugaard, født 11.6.1942 i Aulum sogn.

Viet 16.11.1963 i Nørre Felding kirke til Knud Erik Søndergaard, født 10.11.1937 i Sevel sogn, søn af gårdejer Kristian Olsen Søndergaard og hustru Signe Madsen.

Knud Erik Søndergaard er landmand. Havde i 6½ år en gård i Nørre Kollund i Rind sogn (syd for Herning), har derefter overtaget en gård i Videbæk (vest for Herning) kaldet "Bakkelund".

Postadresse: Bakkelund, Lyngvej 5, 6920 Videbæk. Tlf. 07-171826.

Børn: 1. - 3.

1. Jytte Søndergaard, født 24.4.1965 i Nørre Kollund i Rind sogn.
2. Poul Søndergaard, født 16.12.1967 sammesteds.
3. Birgit Søndergaard, født 4.3.1978 på Herning centralsygehus.

b) Ewald Saaugaard, født 21.5.1944 i Aulum sogn. Landmand. Forvalter på Koldkærgård i Kasted sogn (ved Århus), derefter forpagter af Randrupgård i Gassum sogn (mellem Randers og Mariager), har 1977 overtaget forældrenes gård "Vester Sognstrup" i Nørre Felding sogn.

Viet 29.11.1969 i Hjerm kirke til Inger Bendtsen, født 1.4.1947 i Hjerm sogn, datter af gårdejer Eigil Bendtsen og hustru Mariane Nørby. Inger Bendtsen er uddannet som sygeplejerske på Århus kommunehospital.

Bopæl: Sognstrupvej 1, Nørre Felding, 7500 Holstebro. Tlf. 07-410565.

Børn: 1. - 3.

1. Mette Saaugaard, født 6.6.1972 i Kasted sogn.
2. Thomas Saaugaard, født 23.10.1973 i Gassum sogn.
3. Morten Saaugaard, født 30.4.1975 sammesteds.

c) Jacob Saaugaard, født 26.5.1947 i Nørre Felding sogn. Bankbestyrer i Andelsbanken i Nysted.

Viet 10.10.1970 i Jerne kirke (Esbjerg) til Birthe Højlund, født 12.2.1951 i Vor Frelsers sogn i Esbjerg, datter af togfører Henry Højlund og hustru Asta Petersen, Esbjerg. Birthe Saaugaard har børn i dagpleje.

Bopæl: Vognmandsmark 8, 4880 Nysted. Tlf. 03-871744.

Børn: 1. og 2.

1. Henning Saaugaard, født 20.7.1972.

2. Carsten Saaugaard, født 26.7.1973.

- d) Vagn Saaugaard, født 21.4.1951 i Nørre Felding sogn. Lagerforvalter ved "Domino-Møbler" A/S, Holstebro.

Viet 17.1.1976 i Feldborg kirke til Inger Marie Rasmussen, født 3.8.1953 i Damgård, Over Feldborg, Haderup sogn, datter af gårdejer Frederik Rasmussen og hustru Sigrigid Elisabeth Madsen, Over Feldborg. Hustruen er køkkenleder på De gamles Hjem i Bækmarksbro, Flynder sogn (vest for Holstebro).

Bopæl: Laubsvej 44, 7500 Holstebro. Tlf. 07-429194.

Børn: 1. og 2.

1. Lone Elisabeth Saaugaard, født 1.8.1976 på Holstebro centralsygehus.

2. Leif Saaugaard, født 18.11.1978 sammesteds.

- 14) MARTHA ANDERSEN, født 29.8.1920 i Høgild, Resen sogn.  
Død 3.9.1920.

-----0000000000-----



Ad side 51 og 52.

NIELS INGVARD ANDERSEN og hustru  
JOHANNE DORTHEA født PEDERSEN med  
sønnen JENS og datteren POULA.  
Foto taget ca. 1948.

Billedet forneden: Konfirmation  
12.5.1974 hos Poula og Karl Bjørn-  
skov Schmidt. Stående fra v.: ÅGE,  
INGA, konfirmanden VAGN.  
På moderens skød sidder ANETTE.





Ad side 53. Foto 1945: ANE JOHANNE f. ANDERSEN og LUDVIG LAURITSEN med børn: SVEND AAGE, MARTHA KIRSTINE og KNUD ERIK (siddende).  
Forneden: Sølvbrudeparret Ane Johanne og Ludvig Lauritsen 11.6.53.





Ad side 53 og 54.

Foroven: Gården i Sejlbæk, som  
Johanne og Ludvig Lauritsen havde  
til 1965.

Til venstre: Julen 1960. Anna Kirstine og Svend Aage Laurit-  
sen med Lisbeth.

Til højre: Ruth Gade Jeppesen og Knud Erik Lauritsen viet  
22.6.1962 i Skive.





Ad side 54: LARS CHRISTIAN ANDERSEN og LARSINE  
KRISTINE DAVIDSEN på bryllupsdagen den 2.5.1940.



I N G E R   A N D E R S E N  
O G  
C H R I S T E N   C H R I S T E N S E N   S O U G A A R D

Se side 56.



Foroven th.: KAREN SOUGAARD  
og JENS EVALD PEDERSEN (se  
side 56).

Foroven tv.: OLE SOUGÅRD  
PEDERSEN (se side 56).

Forneden: THORA ANDERSEN og  
THORVALD KLAUSEN (se side 57).



Ad 56 og 57:

Foroven: ALFRED ANDERSEN og  
JENSINE KIRSTINE NYGAARD  
THOMSEN gift ANDERSEN.

Forneden: JENS KRISTIAN NY-  
GAARD ANDERSEN og hans for-  
lovede LISBETH KILDGAARD,  
kontorfunktionær i A/S Henry  
Henriksen, Herning, født  
5.9.1954 i Ikast.

-----0000000000-----





Ad side 57-58: CHARLES ANDERSEN og JOHANNE KIRSTINE BØVLING.  
Stående døtrene IDA IRENE, ANNA TOVE og DORIS THEA. I midten  
sønnen VILLY.





Ad side 59-60.

JACOB ANDERSEN og hustru JENSINE PETRINE ANDERSEN født  
JENSEN med børn nævnt fra venstre: INGER MARIE, SVEND CHRI-  
STIAN, MARTIN og POVL ERIK.



ANNY og VIGGO ANDERSENS sølvbryllup 26.12.1962. Bagest: SØREN, MARGIT, AASE, RITA, EJNER. Forrest: GRETHE, SØLVBRUDGEMMEN, MARTIN, CHRISTEN, SØLVBRUDEN. Herunder: Anny og Viggo Andersen.





Ad side 63.



Foroven: Klara Andersen gift Johannesen og Ejner Johannesen.

I midten: Klara og Ejner Johannesen med deres børn. Bagest de 3 døtre: Lene Irene, Edel og Anne-Bente. Foran: Kurt Ivan.

Lene Irene Johannesens og Gunnar Sørensens bryllup 26.9.1964 i Vinderslev. I midten: brudens fader og moder. Til venstre: hendes søskende, Anne-Bente, Edel og Kurt Ivan.







KRISTEN SAAUGAARD og DORTHEA SAAUGAARD f. ANDERSEN og børn.  
Sølvbryllupsbillede fra 20.7.1905. Stående: VAGN, JAKOB og  
EWALD. Siddende: ESTHER, SØLVBRUD og SØLVBRUDGOM. Se side 64.



Side 80.  
JAKOB SAAUGAARD (1882-1945).



**JACOB ANDERSEN HALM ...  
& BIRTHE KIRSTINE NIELSEN**

J A C O B   A N D E R S E N   ( H A L M )

er født 14.4.1877 i Haderisgård, Haderis, Haderup sogn, som søn af gårdejer Niels Andersen (Halm) og hustru Inger Jacobsdatter. Døbt 10.5.1877 i Haderup kirke. Faddere: Husmand Christen Jensens hustru. Ungkarl Christen Jacobsen og husmand Peder Pedersen af Haderis. Aftægtsmand Jacob Sørensens enke af Egebjerg og husmand Søren Jacobsen af Høstrup.

Jacob Andersen var gårdejer i Haderisgård, som han ved skøde af 5.6.1905, tinglæst 16.6.1905, havde overtaget fra sin fader Niels Andersen. Her døde han 12.8.1913, begravet på Haderup kirkegård.

Ægteskab: Viet 27.6.1905 i Sevel kirke til BIRTHE KIRSTINE NIELSEN (KUSK), født 31.5.1884 i "Vester Bjørnkær", Sevel sogn, som datter af gårdejer Jens Nielsen (Kusk) og hustru Karen Kjelsmark af "Vester Bjørnkær". Hun er hjemmedøbt den 4.6.1884. Dåben publiceret den 20.7.1884 i Sevel kirke. Faddere: Gårdmand Christen Nielsen i Feldborg, ungarl Jens Jensen i Borbjerg, gårdmand Jacob Jacobsen i Bjørnkær, pigen Kirstine Jensen i Borbjerg. Frembar barnet boelskonen Maren Cathrine Sørensen i Feldborg.

Efter mandens død i 1913 overtog hans enke Birthe Kirstine Andersen, der almindeligvis kaldtes Stine Halm, Haderisgård ved tinglæst skifteekstrakt, læst den 19.12.1913, og drev den videre, indtil hun på grund af sygdom solgte den ved skøde af 16.5.1923, læst 18.5.1923, til Anton Marinus Poulsen.

Efter salget af gården flyttede Birthe Kirstine Andersen med sine børn til Haderup by, hvor hun døde den 21.8.1924, 40 år gammel. Hun efterlod sig 5 umyndige børn af alder fra 18 til 10 år. Værge for de umyndige blev gårdejer og sognefoged Christen Poulsen, "Højgård" i Haderup sogn.

BØRN: 1) - 5).

- 1) INGER ANDERSEN, kaldet INGER HALLUM, født 13.10.1905 i Haderisgård i Haderis, Haderup sogn, som datter af gårdejer Jacob Andersen (Halm) og hustru Birthe Kirstine Nielsen. Døbt den 12.11.1905 i Haderup kirke af sognepræst Jacobsen fra Borbjerg. Båret til dåben af sin formoder Inger Jacobsdatter. Faddere:

Boelsmand Niels Andersen af Mundbjerg, boelsmand Martin Andersen og hustru Anna Pedersen af Høgild, Resen sogn.

Inger Hallum blev uddannet som barneplejerske i København og har haft flere stillinger som sådan før sit ægteskab.

Inger Hallum blev viet den 10.2.1934 i Over Feldborg kapel, Haderup sogn, til politifuldmægtig, cand. jur. GUNNAR ANDREAS MUNCH, Skanderborg. Forlovere var brudens søster Lydia Dagny Andersen og dennes forlovede mejerist Lars Erik Jensen, begge boende i Haderup sogn.

Gunnar Andreas Munch er født den 2.9.1904 i Olsker sogn, Bornholms amt, som søn af avlsbruger Andreas Jensen Munch og hustru Thea Elna Mortensen. Student fra Rønne 1924, cand. jur. januar 1932 fra Kbh.s universitet, sagførerfuldmægtig 1.3.1932 i Svendborg, politifuldmægtig fra 15.2.1933, først i Silkeborg, derefter i Skanderborg, sluttelig politikommissær i Århus politi fra 15.2.1946 til 1.10.1974, hvilken sidste dato han fratrådte på grund af alder. 1946-74 af Rigsadvokaten beskikket som anklager ved Århus by- og herredsret. 1948-71 formand for udvalget til godkendelse af kørelærere (Århusdistriktet), 1972-75 formand for samme udvalg for Jylland-Fyn. 1957-61 medlem af Århus domsogns menighedsråd.

Bopæl: Bakkekammen 45, 8240 Risskov. Tlf. 06-214835.

Deres børn: a) og b).

- a) KIRSTEN MUNCH, født 24.9.1935 i Skanderborg. Hjemmedøbt 18.10.1935. Fremstillet 10.11.1935 i Skanderborg Slotskirke. Båret af sin moder Inger Munch. Faddere: Alfred Kristian Munch og Gerda Marie Andersen samt Lydia Dagny Andersen.

1954 student fra Århus katedralskole. Juni 1958 lærereksamen fra Århus seminarium. Senest lærer (overlærer) ved Elsted skole under Århus skolevæsen.

Gift 16.5.1959 i Århus domkirke med lærer HANS ERIK SØRENSEN, født 24.3.1933 i Hedensted, søn af uddeler Hakon Martinus Sørensen og hustru Alma Benedikte. Hans Erik Sørensen var senest lærer (overlærer) ved Elsted skole. Afskediget fra 1.6.1977.

Ægteskabet opløst.

Kirsten Munch bor sammen med sine børn på Birkebakken 24, 8520 Lystrup. Tlf. 06-221502.

Børn: 1. og 2.

1. Peter, f. 27.5.1960 i Århus. Student 1979 fra Risskov amts gymnasium.
2. Hanne, f. 2.3.1964 i Århus. Læser til student på Århus amts gymnasium.

b) KLAUS ERIK MUNCH, født 7.6.1941 i Skanderborg. Døbt 5.10. 1941 i Skanderborg slotskirke. Båret til dåben af sin moder. Faddere: Gertrud Lyster (en kusine til faderen, gift med dommer Hans Kofoed Lyster, Hornslet) og Jakob Halm Andersen (en broder til moderen).

1960 student fra Århus katedralskole. Studeret dansk ved Århus universitet. Juni 1966 lærereksamen fra Gedved seminarium. Senest lærer ved Silkeborg skolevæsen.

Gift 17.2.1962 i Vor Frelzers kirke i Horsens med lærerstuderende LONE JACOBSEN, født 8.3.1942 i Vejle, datter af boghandler Hans Otto Jacobsen og hustru Else Madsen.

Lone Munch er lærer ved Silkeborg skolevæsen.

Bopæl: Eidervej 34, 8600 Silkeborg. Tlf. 06-827606.

Børn: 1. - 3.

1. Søren Munch, f. 14.7.1962 i Horsens. Gymnasiast.
2. Anders Munch, f. 19.10.1966 i Skanderborg. Skoleelev.
3. Lise Munch, f. 28.4.1968 i Børkop. Skoleelev.

2) NIELS HALM ANDERSEN, født 9.8.1907 i Haderisgård, Haderis, Haderup sogn, som søn af gårdejer Jacob Andersen (Halm) og hustru Birthe Kirstine Nielsen. Hjemmedøbt 12.8.1907 af pastor Juhl. Fremstillet 15.9.1907 i Haderup kirke. Faddere: Gårdejer Jens Andersen og hustru Margrethe Andersen af Vridsted, boelsmand Niels Andersen af Mundbjerg, pigen Dorthea Marie Andersen, ibidem, og ungkarl Laust Nielsen, Bjørnkær.

Han var landbrugsmedhjælper i Danmark og udvandrede i 1928 til Canada. Var tilknyttet det kanadiske flyvevåben under 2. verdenskrig. Uddannet som tømrer i Canada.

Gift ved 2. verdenskrigs afslutning med MARIA ADEL JEAN ALBERT, født den 13.9.1924 i Canada.

Deres datter: Maria Christina Catarina Anderson, født den 24.4.1948 i Hull i Canada.

Niels Halm Andersen døde 27.7.1964 i Ottawa, Canada. Han er begravet i Ottawa.

- 3) JENS CARLO ANDERSEN, født 6.11.1909 i Haderisgård, Haderis, Haderup sogn, som søn af gårdejer Jacob Andersen (Halm) og hustru Birthe Kirstine Nielsen af Haderis. Hjemmedøbt 16.11.1909 af sognepræst Juhl. Fremstillet den 27.2.1910 i Haderup kirke. Faddere: Moderen, pige Jensine Olsen, Balle (ved Silkeborg). Faderen, ungkarl (Jens) Nielsen, Bjørnkær.

Han døde 25.11.1966 i Holstebro. Begravet på Tvis kirkegård.

Han var landmand og ejer af "Skovgaard" i Tvis, nu Holstebro.

Viet 22.4.1935 i Vind kirke til FRIDA KIRSTINE DAMGAARD, født 1.2.1914 i Krathus, Vind sogn, Ulfborg herred, datter af gårdejer Marinus Damgaard, 38 år, og hustru Petrine Damgaard f. Jacobsen, 30 år, senere bopæl "Sofiendal" i Vind sogn, ægteviede i Vind kirke 10.11.1905. Frida Kirstine Damgaard blev døbt 15.2.1914 i Vind kirke. Faddere: "Gårdmand Mourits Trolldtoft og hustru Maren Margrethe f. Jacobsen. Husmand Jacob Peder Jacobsen og hustru Tine Marie Hansen f. Simonsen. Alle af Vind."

Frida Andersen bor Tjørnevej 10, Mejdal, 7500 Holstebro. Tlf. 07-422343.

Deres børn: a) - e).

- a) HARRY ANDERSEN, født 23.9.1935 i Tvis sogn. Specialarbejder ved støberiet Vald. Birn A/S, Holstebro.

Gift 11.11.1960 i Borbjerg kirke med ELSE MARGRETHE PEDERSEN, født 22.5.1940 i Vejby sogn (Salling) som datter af gårdejer Ejnar Johannes Marinus Pedersen og hustru Jenny Marie Jensen af Vejby (senere gårdejer i Hvam, Borbjerg sogn, hvor han også en periode var manufakturhandler).

Bopæl: Enebærvej 16, Mejdal, 7500 Holstebro.

Børn: 1. - 4.

1. Lonny Andersen, f. 8.1.1966 i Holstebro (hvor forældrene da boede, og hvor hustruen var handlende). Hun er døbt i Holstebro sognekirke. Skoleelev.
  2. Karin Andersen, f. 27.8.1968 på sygehuset i Holstebro (forældrene boede da på "Skovgård" i Tvis sogn). Hun er døbt i Tvis kirke. Skoleelev.
  3. Henrik Andersen, f. 6.5.1974 i Tvis sogn (forældrene bor nu Mejdal, Tvis sogn, Holstebro kommune). Døbt i Tvis kirke.
  4. Jacob Andersen, f. 23.6.1978 i Tvis sogn.
- b) GUNNAR ANDERSEN, født 23.5.1937 i Tvis sogn.  
 Landmand. Gårdejer i gården "Skovlund" i Bur sogn, 7570 Vemb (vest for Holstebro). Tlf. 07-484137.  
 Gift 9.3.1963 i Holstebro Frimenighedskirke med ANNE MARIE CHRISTENSEN, født 28.12.1944 i Mejrup sogn som datter af gårdejer Jens Skytte Christensen og hustru Kirsten Christensen, "Kouslunde" i Mejrup sogn. Var telefonistinde.
- Børn: 1. og 2.
1. Mona Andersen, f. 27.6.1964 i Bur sogn. Skoleelev.
  2. Laila Andersen, f. 13.8.1967 i Bur sogn. Skoleelev.
- c) TAGE ANDERSEN, født 30.10.1938 i Tvis sogn. Død 10.11.1938. Begravet på Tvis kirkegård.
- d) EGON HALM ANDERSEN, født 14.12.1942 i Tvis sogn.  
 Automekaniker. Har sammen med en kollega ved et anparts-selskab overtaget Autoværkstedet i Hjerm by, som de i fællesskab driver. Bopæl: Øster Hjermvej 16, 7560 Hjerm. Tlf. 07-464589.  
 Gift 12.3.1966 i Holstebro sognekirke med EVA IRENE ANDERSEN, født 5.1.1945 i Vandborg sogn som datter af arbejdsmand Morten Theodor Andersen og hustru Hinda Jensen, Vandborg.

Børn: 1. og 2.

1. Pau Halm Andersen, f. 28.1.1969 i Hjerm sogn. Skoleelev.
2. Bo Halm Andersen, f. 9.7.1972 i Hjerm sogn. Skoleelev.

e) BIRTHE LYDIA ANDERSEN, født 14.1.1953 i Tvis sogn.  
Kontorfunktionær. Ansat ved Linds kemiske Fabrikker, Holstebro. Ugift.

Bopæl: Holstebro.

4) LYDIA DAGNY ANDERSEN, født 8.3.1912 i Haderisgård, Haderis, Haderup sogn, som datter af gårdejer Jacob Andersen (Halm) og hustru Birthe Kirstine Nielsen af Haderis.

Døbt 17.3.1912 i Haderup kirke af sognepræst Juhl. Faddere: Snedker Jens Just og hustru Marie Andersen af Haderup by, pige Margrethe Christensen, Høstrup, ungarl Niels Andersen, Sevel.

Hun døde 8.12.1939 på Næstved amtssygehus.

Efter sin moders død i 1924 var hun i pleje hos købmand Jens Jensen og hustru Kristine Jensen, Haderup by.

Lydia Dagny Andersen blev viet 17.5.1938 i Haderup kirke til mejerist LARS ERIK JENSEN, født 18.4.1910, boende Roskilde. Han blev senere mejeribestyrer ved andelsmejeriet "Lundshøj" ved Fuglebjerg. Han er nu klosterforstander i Slagelse.

Barn: a).

a) BODIL ABILDGAARD JENSEN, født 27.10.1939 i Sneslev sogn.  
Død i 1946.

5) JAKOB HALM ANDERSEN, født 11.3.1914 i Haderisgård, Haderis, Haderup sogn, som søn af gårdejer Jacob Andersen (Halm) og hustru Birthe Kirstine Nielsen af Haderis.

Hjemmedøbt 15.3.1914 af sognepræst Lundbye, Sahl. Fremstillet den 9.4.1914 i Haderup kirke. Faddere: Moderen, ungpige Kirstine Andersen, Haderis. Gårdejer Jens Andersen, Vridsted, boelsmand Niels Andersen, Mundbjerg.

Efter moderens død i 1924 kom han i pleje hos sin formynder og værge gårdejer og sognefoged Christen Poulsen, "Højgård" i Haderup sogn.



Jakob Halm Andersen tog i 1940 lærereksamen fra Jelling seminarium. Han har været lærer ved flere skoler og er nu skoleinspektør ved Kirke-Stillinge centralskole under Slagelse skolevæsen.

Bopæl: Solvænget 29, Kirke-Stillinge, 4200 Slagelse. Tlf. 03-547182.

Jakob Halm Andersen blev viet den 10.8.1950 i Føvling kirke til lærer SIGNE KJÆR NIELSEN af Kelstrup.

Signe Kjær Nielsen er født den 6.10.1927 i Tobøl skole, Føvling sogn (nord for Ribe), Malt herred, som datter af førstelærer Jens Christian Nielsen, 38 år, og hustru Dagmar f. Boisen Kjær, 32 år. Hun er døbt den 6.11.1927 i Føvling kirke af sognepræst Just Nielsen. Faddere: Barnets moder, lærerinde frøken Minna Eriksen, Tobøl. Fru Ella Lund, Tønder, ungkarl Jens Kjær, Folding, ungkarl Alfred Kjær, Nustrup.

Signe Kjær Nielsens fader Jens Christian Nielsen er født den 16.6.1889 i Østerby, Tranbjerg sogn, Århus amt. Han døde den 14.12.1961.

Hendes moder Dagmar Boisen Kjær er født den 8.10.1895 i Skodborg sogn, Frøs herred, Haderslev amt. Hun har bopæl i Vejen.

Børn: a) og b).

a) NIELS HALM ANDERSEN, født den 11.12.1952 i Kelstrup, Kirke-Stillinge sogn, Sorø amt.

Student 1972 fra Slagelse gymnasium. Har studeret psykologi ved Københavns universitet. Senere medhjælper ved arrangementer inden for forlystelsesbranchen, festivaler o. lign. Har fra 1.9.1979 etableret eget bureau kaldet "Musik og ungdom" i lokaler på Bispebjerg torv, hvor han er konsulent vedrørende arrangementer for ungdommen, derunder musikarrangementer, udstillinger.

Bopæl: Bispebjerg torv.

b) INGER HALM ANDERSEN, født den 8.3.1954 sammesteds.

Realeksamen. Handelsskoleeksamen. Cand. merc. Indkøbschef

i "Magasin" A/S, København.

Viet 7.7.1979 i Stillinge kirke til JACQUES PERRET-GEN-  
TIL, født 2.3.1950 som søn af Kjeld Perret-Gentil og hustru  
Grethe Nørby.

Jacques Perret-Gentil er shipping-uddannet. Er nu salgs-  
inspektør vedrørende leverancer af hospitalsudstyr.

Ægteparret bor Domkirkestræde 6, 4000 Roskilde.

-----00000000000-----

(31) <u>KIRSTINE CHRISTENS DATTER</u> , f. 1806 i Borbj. by. (døbt 26.5.), d. 24.10.1857. Viet 25.10.1829 i B.k.	(15) <u>BIRTHE KIRSTINE JENSEN</u> , f. 25.9.1833 i Borbjerg by, d. 3.1.1899 i Over Kjelsmark, Borbjerg Viet 13.11.1851 i Borbjerg kirke
(30) <u>JENS CHRISTENSEN BAK</u> , f. 1803 i Tinkerdal (døbt. 5.12.), d. 14.6.1886. Gmd. og købmd. i Borbjergby.	(14) <u>JENS LAURSEN KJELSMARK</u> , f. 11.8.1822 i Trabjerg, d. 21.10.1909 i Over Kjelsmark, Borbj.s. Gdr. i Over Kjelsmark, Borbjerg
(29) <u>KAREN MADSDATTER</u> , f. 1796 i Trabjerg (døbt 28.7. d. 1.12.1850 i O.Kjelsmark. Viet 20.6.1819 i Borbjerg	(13) <u>ANNE KATHRINE JENS DATTER</u> , f. 1811 i Vester Bjørnkær (døbt 25.1.), d. 1.7.1886 i V. Bjørnkær. Viet 1.7.1840 i Sevel kirke...
(28) <u>LAURS JENSEN</u> , f. 1787 i N.Kjelsmk. (døbt 11.3.) d. 18.5.1831 i O.Kjelsmark. Gmd. i Trabjerg og Kjelsmark	(12) <u>NIELS CHRISTENSEN (KUSK)</u> , f. 1811 i Over Feldborg (døbt 20.10.), d. 8.2.1891 i V. Bj., gdr. i Vester Bjørnkær, Sevel.
(27) <u>DORTHE JENS DATTER</u> , f. 1770 i V. Bjørnkær (døbt 29.7.), d. 21.7.1855 smst. Viet 5.6.1800 i Sevel k.	(11) <u>MAREN CHRISTENS DATTER</u> , f. 27.5.1817 i Øster Vistorp, Grove sg., d. 9.2.1908 i Haderisgård.
(26) <u>JENS POVEISEN</u> kaldet <u>BJØRNKÆR</u> , f. 1772 i Trevald d. 24.1.1852 i V. Bjørnkær. Gmd. i V. Bjørnkær, Sevel s.	(10) <u>JACOB SØRENSEN</u> , f. 8.8.1816 i Haderisgd., d. 3.3.1873. Gdr., senere boelsmd. i Haderis. Viet 1.8.1840 i Haderup.
(25) <u>ANNE NIELSDATTER</u> , f. 1777 i V. Vistorp (døbt 13. 4.77), d. 22.4.1845 i O.Feldborg. Viet 14.7.1811 i H.	(9) <u>DORTHEA NIELSDATTER</u> , f. 31.5.1811 i Hallum, d. 17.5.1878 i Hallum, Ravnstrup sg. Viet 25.10.1833 i Ravnstrup k.
(24) <u>CHRISTEN NIELSEN (KUSK)</u> , f. 1775 i Ø. Vistorp, d. 17.2.1844 i Hodsager. Gmd. i O.Feldborg og Hodsager.	(8) <u>ANDERS JENSEN BOEL</u> , f. 12.4.1809 i Ravnstrup, d. 15.7.1858 i Hallum. Gdr. i Neder Hallum. Sognefoged i Ravnstrup sogn.
(23) <u>ANNE CHRISTENS DATTER</u> , f. 1787 i N.Feldborg (døbt 4.11.), d. 13.12.1865 i Ø. Vstp. Viet 6.11.1811 i Had.	(7) <u>INGER JACOBSDATTER</u> , f. 6.9.1845 i Haderup, d. 24.1.1916 i Mundbjerg.
(22) <u>CHRISTEN LASSEN NIELSEN</u> , f. 1779 i V. Vistorp, Gr (døbt 26.9.), d. 29.12.1844. Husmd. og avlsbruger i V.	(6) <u>JENS NIELSEN (KUSK)</u> , f. 4.12.1847 i Over Feldborg i Haderup, d. 8.11.1926 i Vest. Bjørnkær. Gdr. i V. Bjørnkær, Sevel sg.
(21) <u>MAREN ANDERS DATTER</u> , f. 1780 i Idum (døbt 14.10. d. 1.3.1851 i Haderis. Gift ca. 1808.	(5) <u>BIRTHE KIRSTINE NIELSEN (KUSK)</u> , f. 31.5.1884 i Vester Bjørnkær, Sevel sogn, d. 21.8.1923 i Haderup.
(20) <u>SØREN JACOBSEN</u> , f. 1781 i Haderis (døbt 25.3.), d. 18.6.1852 smst. Gmd. i Haderisgård. Sognefoged i H.	(4) <u>NIELS ANDERSEN HALM</u> , f. 31.7.1842 i Hallum d. 4.5.1912 i Mundbj. Gdr. i Haderisgård. Viet 8.11.1867 i Haderup kirke.
(19) <u>KIRSTEN JØRGENS DATTER</u> , f. 1788 i Jegstrup (døbt 15.1.), d. 25.2.1860. Viet 25.10.1833 i Rvst.	2. <u>JACOB ANDERSEN (HALM)</u> , f. 14.4.1877 i Haderup, d. 12.8.1913 smst., gdr. i Haderisgd. - Viet 27.6.1905 i Sevel
(18) <u>NIELS PEDERSEN SMED</u> , f. 19.4.1780 i Ravnstrup, d. 7.2.1858 i Hallum. Gmd. i Hallum, sognefoged.	1. <u>INGER ANDERSEN (HALLUM)</u> , f. 13.10.1905 i Haderisgd., Haderup sg. Viet 10.2.1934 i Feldborg kapel til <u>GUNNAR ANDREAS MUNCH</u> , politifm., f. 2.9.1904.
(17) <u>ANNE SØRENSDATTER</u> , f. ca. 1773 i Haderup, d. 5.9. 1831 i Ravnstrup sogn.	
(16) <u>JENS ANDERSEN BOEL</u> , f. 1774 i Ravnstrup, d. 1.3. 1850. Gmd. i Ravnstrup. Viet 25.5.1800 i Haderup k.	



Fo. til ve.: Jacob Andersen  
Halm.

Fo. til hø.: Birthe Kirstine  
Nielsen (Kusk).

Fn. til ve.: Lydia Dagny,  
Jens Carlo, Niels, Inger,  
(forrest) Jakob.

Fn. til hø.: Birthe Kirstine  
og Jacob Andersen Halm med  
Inger.



INGER ANDERSEN  
gift MUNCH

10.2.1934 Feldborg Kapel: INGER  
ANDERSEN og GUNNAR ANDREAS MUNCH



KLAUS ERIK MUNCH



KIRSTEN MUNCH

Ad side 70-71.

Øverst: Frida Kirsti-  
ne Damgaard gift An-  
dersen, Jens Carlo  
Andersen, Egon, Gun-  
nar og Harry.

Nederst th.:

Brudeparret Eva Irene  
Andersen og Egon Halm  
Andersen.

Nederst tv.:

Birthe Lydia Andersen





Ad side 71. Gunnar Andersen  
og Anne Marie Andersen født  
Christensen.



Else Margrethe Pedersen og  
Harry Andersen efter vielsen  
den 11. november 1960 i Bor-  
bjerg kirke. Se side 70.





SIGNE KJÆR NIELSEN  
gift ANDERSEN

JAKOB HALM ANDERSEN

INGER

NIELS





INGER HALM ANDERSEN

OG

JACQUES PERRET-GENTIL

viet 7.7.1979 i Kirke Stillinge kirke.



**NIELS HALLUM & EMILIE JACOBSEN ••**

**MUNDBJERG.**

N I E L S   A N D E R S E N

ifølge navnebevilling

N I E L S   H A L L U M

er født den 13.1.1893 i Haderisgård, Haderis, Haderup sogn, som søn af gårdejer Niels Andersen (Halm) og hustru Inger Jacobsdatter.

Hjemmedøbt den 23.1.1893. Fremstillet den 2.4.1893 i Haderup kirke. Faddere: "Barnets søskende, pigen Dorthea Marie Andersen, Krarup i Salling, ungkarl Jens Andersen og ungkarl Martin Andersen, begge af Haderis. Husmand Christen Jacobsen og hustru Birthe Cathrine Nielsen, Haderis."

Niels Hallum var landmand. Han overtog sin faders landejendom i Mundbjerg, hvis bygninger han forbedrede betydeligt, og hvis areal han udvidede ved tilkøb af jord. Gården ejes nu af hans søn Svend Oluf Hallum Andersen. Efter overdragelsen til sønnen flyttede Niels Hallum og hustru til et hus i Herrup by. Her døde Niels Hallum den 7.9.1978, begravet på Herrup kirkegård.

Ægteskab: Niels Hallum blev viet den 1.12.1926 i Haderup kirke til EMILIE JACOBSEN. Forlovare ved vielsen: Peter Jacobsen, Gunderup, og enke Dorthea Marie Odgaard, Haderis.

Emilie Jacobsen er født den 2.4.1901 i Røjbæk, Sevel sogn, som datter af gårdmand Peder Michael Jacobsen af Røjbæk (født 9.5.1862 i Røjbæk, død 6.5.1915 sammesteds) og hustru Margrethe Vilhelmine Pedersen (født 1.9.1871 i Kobberup sogn, død 23.1.1910 i Røjbæk).

Som det ses, døde Emilie Jacobsens forældre tidligt. De efterlod sig 8 umyndige børn: 4 sønner og 4 døtre. En af sønnerne er den tidligere omtalte JOHANNES JACOBSEN, født 24.8.1904 i Røjbæk, død 10.4.1977 i Haderis, Haderup sogn. Han var plejesøn hos Jens Andersen af Vridsted, en broder til Niels Hallum, og dennes hustru Ane Margrethe Hermann. Han blev - som det tidligere er nævnt - ejer af Haderisgård.

En yngre datter af ægteparret i Røjbæk er MARIE JACOBSEN, født 1906, var plejedatter hos Niels Hallums søster Dorthea Marie Andersen, gift med Niels Christian Odgaard. Marie Jacobsen blev gift

med gårdejer THOR MORTENSEN, der ejede Vestergård i Haderup sogn. Hun bor nu som enke i Haderup by.

EMILIE HALLUM døde den 19.3.1978 i Herrup. Hun er begravet på Herrup kirkegård.

EMILIE og NIELS HALLUMS BØRN: 1) - 4).

1) INGER DORTHEA ANDERSEN, født 30.8.1928 i Mundbjerg, Sevel sogn. Døbt i Herrup kirke.

Viet den 29.12.1946 i Herrup kirke til DAVID CHRISTENSEN, født 23.8.1922 i Djeld, Sevel sogn, som søn af gårdejer Anders Christensen og hustru Thomasine Jensen, Djeld.

David Christensen er landmand. Havde først en landejendom i Djeld, derefter en i Ejsing sogn, er nu gårdejer i "Gammel Nautrup". Postadresse: Gammel Nautrup, Nautrupvej 39, Sevel, 7830 Vinderup. Tlf. 07-448184.

Deres børn: a) - f).

a) NIELS EMIL CHRISTENSEN, født 7.4.1947 i Djeld, Sevel sogn. Kontorassistent. Bopæl: Nygårdsparken 54, Gjellerup, 7400 Herning.

Viet 26.9.1974 på Århus rådhus til JETTE HEDVIG JENSEN, født 10.3.1956 i Rodskov (Hornslet) som datter af Aksel Verner Jensen og hustru Hedvig Jensen født Rasmussen.

Barn: 1.

1. Jane, født 7.11.1974.

b) POUL ANDERS CHRISTENSEN, født 26.9.1948 i Djeld, Sevel sogn. Student fra Århus Akademi. Lærereksamen 1979 fra Århus Seminarium. Fra 1979 lærer ved Hældagerskolen i Bredballe under Vejle skolevæsen.

Viet 4.12.1976 i Aulum kirke til BIRTHE KROG, født 19.6.1952 i Aulum sogn, datter af overlærer Johannes Krog og hustru Gerda f. Olesen, Aulum, korrespondent i tysk og engelsk fra Handelshøjskolen i Århus, erhvervsfaglig afgangseksamen fra nævnte handelshøjskole, er nu lærer på Handelsskolen i Vejle.

Bopæl: Prangerager 69, Bredballe.

Barn: 1.

1. Thomas Krog Christensen, f. 12.8.1979.

c) JOHN CHRISTENSEN, født 5.5.1950 i Ejsing sogn. Ugift.  
Kører tankvogn. Bor Skrænten 8, Sevel, 7830 Vinderup.

d) HANS SEJER CHRISTENSEN, født 24.1.1952 i Ejsing sogn.  
Centralmekaniker ved J.T.A.S. Bopæl: Provstevænget 11, 8464  
Galten. Tlf. Galten 06-943836

Viet 30.6.1973 i Asp kirke (nordvest for Holstebro) til  
ELSE MARGRETHE THATT JENSEN, født 20.4.1955 i Linde, Asp sg.,  
datter af smed i Linde Egon Hjalmar Thatt Jensen og hustru  
Johanne Anine Jørgensen.

Børn: 1. - 3.

1. Michael Thatt Christensen, f. 9.12.1974.

2. Vinni Thatt Christensen, f. 18.9.1976.

3. Tune Thatt Christensen, f. 20.7.1978.

e) ANNI THOMASINE CHRISTENSEN, født 21.10.1957 i Nautrup, Sevel  
sogn. Realeksamen, gennemgået handelsskole. Boghandlermed-  
hjælper i Hilmer Thomsens boghandel, Nørreg. 13, Holstebro.

Viet 4.8.1979 i Sevel kirke til SVEND AAGE KOBORG, mu-  
rerarbejdsmand, født 28.3.1953 i Nørre Resen sogn (ved Stru-  
er), søn af Anna og Oskar Kobborg, nu gårdejer Kronborgvej  
5, Aulum.

Bopæl: Lundgårdsparken 26, 7490 Aulum.

f) JENS JØRGEN CHRISTENSEN, født 3.3.1960 i Nautrup, Sevel sg.  
Læser til student på Holstebro gymnasium.

2) JENS GUNNAR HALLUM ANDERSEN, født 2.11.1930 i Mundbjerg, Sevel  
sogn, døbt 1.12.1930 i Herrup kirke.

Gårdejer i "Skank" i Herrup, Sevel sogn. Han er en kendt  
amatørarkæolog.

Viet 24.10.1959 i Viskum kirke (øst for Viborg) til  
MINNA AGNETHE JENSEN, født 20.9.1939 i Skals sogn (nord for Vi-  
borg ved Hjarbæk fjord) som datter af gårdejer Johannes Jensen  
og hustru Marie Kirstine Leth.

Bopæl: Søvejen 24, Herrup, 7830 Vinderup. Tlf. 07-452227.

Barn: a)

a) JENS OVE HALLUM ANDERSEN, født 27.1.1962 på sygehuset i Holstebro. Tager EFG-uddannelse i Holstebro.

3) HOLGER VIGGO HALLUM, født 4.2.1934 i Mundbjerg, Sevel sogn. Svagstrømsingeniør. Ansat hos elektronikfirma i Erlangen (Vest-Tyskland). For tiden tjenestgørende i Boston i USA.

Viet pinselørdag 17.5.1975 i Tyrstrup kirke, Christiansfeld, til ANNA SOFIE BOISEN, sygehjælper, født 12.3.1940 i Langkjær ved Haderslev, datter af afdøde Jes Boisen og hustru Christiane Boisen f. Jepsen (moders bopæl: 10. juli Vej 13, Christiansfeld - tlf. 04-561618).

Barn: a)

a) HENNING HALLUM, født 26.5.1962 i Slagelse. Frekventerer handelsskolen i Haderslev. Bor for tiden hos mormor.

4) SVEND OLUF HALLUM ANDERSEN, født 18.2.1939 i Mundbjerg, Sevel sogn, døbt 12.3.1939 i Herrup kirke.

Gårdejer, har overtaget sin faders gård i Mundbjerg. Post-adresse: Bjergbyvej 19, Herrup, 7830 Vinderup. Tlf. 07-452261.

Viet 15.4.1965 i Herrup kirke til LYDIA MADSEN, født 16.11.1940 i Herrup, Sevel sogn, som datter af gårdejer i Herrup Villiam Marinus Madsen og hustru Karen Marie Madsen.

Børn: a) - c).

a) TOVE HALLUM ANDERSEN, født 15.1.1966 i Herrup. Skoleelev.

b) JETTE HALLUM ANDERSEN, født 26.1.1967 i Herrup. Skoleelev.

c) KURT HALLUM ANDERSEN, født 15.6.1970 i Herrup. Skoleelev.

-----00000000000-----

<p>(31) <u>MARIE ERNESTINE ELISABETH GRAMKOU</u>, f.25.2.1815 på Bernstorff, Borzon sg., Mecklenburg. G.22.5.1835.                  (30) <u>FREDERICH RICHTER</u>, f.8.1.1801 i Münchahgens gd. i Zarpn sg., Preussen, d.1854. Forpagter Årupgård.                  (29) <u>JULIANE MARIE ANDREASDATTER</u>, f.30.12.1809 i Søby, død i Koberup. Vlet 22.2.1839 i Koberup kirke.                  (28) <u>PEDER JACOBSEN</u>, f.2.1.1812 i Gamskjær, Koberup sg., d.4.6.1867 i Gamskjær. Gdr. i Gamskjær.                  (27) <u>KIRSTEN SØRENSDATTER</u>.                  (26) <u>KNUD POULSEN</u>.                  (25) <u>ANE SEJERSEN</u>, f.7.5.1807 i Sevel, d. i Gunderup Vlet 22.6.1832 i Sevel kirke...                  (24) <u>JACOB JEPSEN</u>, f.21.6.1805 i Gunderup, Sevel sg. d.23.12.1859 i Gunderup. Gdr. i Gunderup.                  (23) <u>ANNE CHRISTENS DATTER</u>, f.1787 i N.Feldborg (døbt 4.11.), d.13.12.1865 i Ø.Vstp. Vlet 6.11.1811 i Had.                  (22) <u>CHRISTEN LASSEN NIELSEN</u>, f.1779 i V.Vlstorp, Gdr (døbt 26.9.), d.29.12.1844. Husmd.og avlsbruger i V.                  (21) <u>MAREN ANDERSDATTER</u>, f.1780 i Idum (døbt 14.10. d.1.3.1851 i Haderis. Gift ca. 1808.                  (20) <u>SØREN JACOBSEN</u>, f.1781 i Haderis (døbt 25.3.), d.18.6.1852 smst. Gmd.i Haderisgård. Sognefoged i H.                  (19) <u>KIRSTEN JØRGENS DATTER</u>, f.1788 i Jegstrup (døbt 15.1.), d.25.2.1860. Vlet 25.10.1833 i Rvst.                  (18) <u>NIELS PEDERSEN SMED</u>, f.19.4.1780 i Ravnstrup, d.7.2.1858 i Hallum. Gmd.i Hallum, sognefoged.                  (17) <u>ANNE SØRENSDATTER</u>, f.ca.1773 i Haderup, d.5.9.1831 i Ravnstrup sogn.                  (16) <u>JENS ANDERSEN BOEL</u>, f.1774 i Ravnstrup, d.1.3.1850. Gmd.i Ravnstrup. Vlet 25.5.1800 i Haderup k.</p>	<p>(15) <u>EMILIE MARIE LOYISE RICHTER</u>, f.29.9.1848 på Ørreskovgd. i Ørridslev (nord for Horsens), d. ca. 1930.                  (14) <u>JACOB PEDERSEN</u>, f.30.10.1842 i Gamskjær, Koberup sg., d.1924 i Koberup. Gdr. i Gamskjær.                  (13) <u>MAREN KNUDS DATTER</u>, f.23.2.1826 i Mogenstrup, d. i Røjbæk.                  (12) <u>PEDER JACOBSEN</u>, f.22.11.1828 i Gunderup, d.i Røjbæk. Vlet 1.5.1855 i Sevel kirke...                  (11) <u>MAREN CHRISTENS DATTER</u>, f.27.5.1817 i Øster Vistorp, Grove sg., d.9.2.1908 i Haderisgård.                  (10) <u>JACOB SØRENSEN</u>, f.8.8.1816 i Haderisgd., d.3.3.1873. Gdr., senere boelsmd. i Haderis. Vlet 1.8.1840 i Haderup.                  (9) <u>DORTHEA NIELSDATTER</u>, f.31.5.1811 i Hallum, d.17.5.1878 i Hallum, Ravnstrup sg. Vlet 25.10.1833 i Ravnstrup k.                  (8) <u>ANDERS JENSEN BOEL</u>, f.12.4.1809 i Ravnstrup, d.15.7.1858 i Hallum. Gdr.i Neder Hallum. Sognefoged i Ravnstrup sogn.</p>	<p>(4) <u>NIELS ANDERSEN HALM</u>, f.31.7.1842 i Hallum d.4.5.1912 i Mundbj. Gdr.i Haderisgård. Vlet 8.11.1867 i Haderup kirke.....                  2. <u>NIELS ANDERSEN</u> søn.navnef.<u>NIELS HALLUM</u>, f.13.1.1893 i Haderisgård, d.7.9.1978 i Herrup. Gdr.i Mundbj.</p>	<p>(6) <u>PEDER MICHAEL JACOBSEN</u>, f.9.5.1862 i Røjbæk, d.6.5.1915 i Røjbæk. Gdr.i Røjbæk. Vlet i Sevel k...                  3. <u>EMILIE JACOBSEN</u>, f.2.4.1901 i Røjbæk, Sevel, d.19.3.1978 i Herrup. Vlet 1.12.1926 i Haderup kirke...                  1. <u>INGER DORTHEA ANDERSEN</u> gift <u>CHRISTENSEN</u>, f.30.8.1928 i Mundbjerg. Gift 29.12.1946 i Herrup kirke med gdr. <u>DAVID CHRISTENSEN</u>, f.23.8.1922 i Djeld.</p>
---	---	---	--



INGER DORTHEA og DAVID CHRISTENSENS sølvbryllup den 29.12.1971.  
Deres børn fra v.: HANS SEJER, POUL ANDERS, JENS JØRGEN, ANNI,  
JOHN og NIELS EMIL. - Se side 76.



David Christensens gård i Nautrup.





Ad side 77: JENS GUNNAR HALLUM ANDERSEN og hustru MINNA AGNETHE JENSEN med sønnen JENS OVE HALLUM ANDERSEN.



Gunnar Hallums gård - "SKANK" - i Herrup, Sevel sogn.



Ad side 77: GUNNAR HALLUM på en boplads fra vikingetiden ved Herrup i Sevel sogn. -

Aarhus Stiftstidende meddelte den 22.7.1978 følgende:

## Hidtil største nordjyske fund fra vikingetiden

En vikingeboplads, der betegnes som det hidtil største fund fra vikingetiden i Nordjylland, er fundet i en grusgrav i Herrup mellem Viborg og Holstebro.

Gårdejer Gunnar Hallum, Herrup, der er amatørarkæolog, opdagede sporene, og museumsinspektør Torben Skov, Holstebro Museum, blev underrettet. Herefter blev udgravningen startet.

Der er tale om et langhus med buede ydervægge samt to grubehuse.



(Side 78).

HOLGER VIGGO HALLUM og  
ANNA SOFIE BOISEN.

HENNING HALLUM.





Ad side 78. TOVES konfirmationsdag 22.4.1979. Stående: JETTE, LYDIA f. MADSEN og SVEND OLUF HALLUM ANDERSEN, KURT. Siddende: Konfirmanden TOVE.



Svend Oluf Hallum Andersens gård i Mundbjerg, der forhen har tilhørt hans far og igen tidligere hans farfader.



Østergård i Haderis

Foto taget ca. 1960

**CHRISTEN SOUGAARD**

**OG**

**BIRTHE MARIE KATRINE NIELSEN**°

C H R I S T E N   J A C O B S E N

der ved navnebevis af 1916 fik navneændring til CHRISTEN SOUGAARD, er født 1.9.1854 i Haderis, Haderup sogn, som søn af husmand Jacob Sørensen og hustru Maren Christensen i Haderis (37 år gammel).

"Døbt den 15.10.1854 i Haderup kirke. Faddere: Husmand Christen Jensen med hustru Else Sørensen og ugift Marie Jacobsen, Haderup."

Den blandt fadderne nævnte Christen Jensen, der var gift med barnets faster Else Sørensen var husmand og avlsbruger på Haderis mark. Han var født og opvokset på Sougaard i Sevel sogn, en nu nedlagt gård, og benævntes ofte Christen Jensen Sougaard. Hos familien på denne gård opholdt Christen Jacobsen sig i flere år af sin ungdom. Heraf kom, at også han fik hæftet navnet Sougaard på sig, hvilket navn han senere - i 1916 - fik tilkendt ved navnebevis.

Viet den 16.4.1878 i Haderup kirke til BIRTHE MARIE KATRINE NIELSEN (16 år gammel). Forlovere: Aftægtsmand Christen Jensen af Haderis og boelsmand Niels Nielsen af Over Feldborg.

Birthe Marie Katrine Nielsen er født den 3.4.1862 i Borbjerg sogn som datter af Niels Nielsen og hustru Maren Laursen.

Ved deres giftermål overtog ægtefællerne en nu nedlagt landejendom nabo til Haderisgård. 1911 købte og overtog de Østergård - matr. nr. 1a m. fl. af Haderis. Her døde Kræn Sougaard 1.11.1922.

Hustruen drev gården videre og solgte den 1926 til sønnen Jakob Saaugaard. Hun døde 6.1.1946 i Horsens hos datteren Kristine.

Deres børn: A. - K.

A. KRISTEN KRISTENSEN JACOBSEN - der 6.12.1905 af by- og herredsfogden i Holstebro fik navnebevis på navnet KRISTEN KRISTENSEN SAAUGAARD - er født 11.5.1880 i Haderup sogn som søn af boelsmand Kristen Jacobsen og hustru Birthe Marie Katrine Nielsen af Haderis. "Døbt 17.5.1880 i Haderup kirke. Faddere: Gårdmand Niels Halm og hustru af Haderis, husmand Niels Nielsen og hustru af Feldborg, boelsmand Kristen Sougaard af Haderis."

Gårdejer i Haderup sogn, først i Fårbæk, senere i Egelund. Boede senest i Mammen ved Bjerringbro. Død her 2.3.1955.

Viet 11.4.1906 i Haderup kirke til ELSE KIRSTINE HØEGH, født 1882 i Balle sogn, datter af Kirsten Marie Andersen og Anthon Høegh, senest gdr. i Høstrup. Hun døde 11.2.1966 i Mammen.

Børn: a) og b).

- a) ANTONIA KRISTINE MARIE KATRINE SAAUGAARD, født 5.3.1907 i Fårbæk, Haderup, død 28.11.1974 i Starup.

Viet 19.4.1932 til VALDEMAR MELCHIORSEN, født 8.10.1905 i Kalundborg. Han drev landbrug flere steder. Ægteparret drev i fællesskab Blåkærskov Afholdshotel. Han bor nu Kolding.

Der er 1 datter og 2 sønner i ægteskabet.

- b) MARY JOHANNE SAAUGAARD, født 15.8.1912 i Fårbæk, Haderup sg.

Viet 2.7.1933 i Viborg Domkirke til KARL MADSEN, født i O. Feldborg 31.12.1910, søn af gdr. Mads Christian Madsen og hustru Dorthea Udholm.

Karl Madsen var gdr. i Bjerring, fra 1951 på Bjerring Hedegård. Fra 1963 vognmand i Mammen, nu er forretningen afstået til sønnen Åge. Bopæl: Bygade 51, Mammen, 8850 Bjerringbro.

Børn: 1. - 3.

1. Ejvind Madsen, f. 5.9.1933. Viet 8.8.1960 i Bjerring kirke til Gerda Lauritsen, f. 19.5.1938 i O. Feldborg.

Ejvind Madsen er vognmand og driver sammen med hustruen 2 konfektionsforretninger, en i Høje Tåstrup og en i City II. Bopæl: Sengeløse.

Børn: Lone, f. 15.10.1963. Søren, f. 31.8.1967.

2. Åge Madsen, f. 15.6.1945, vognmand i Mammen. Viet 16.4.1975 i Viborg Domkirke til Lone Hald, f. 14.6.1949 i Kolding. Børn: (tvillinger): Jane og Heidi, f. 1.9.1975.

3. Verner Madsen, f. 25.2.1950, salgschef for et Koldingfirma. Viet 7.7.1979 i Bjerringbro kirke til Inge Kristensen, f. 25.2.1954 i Vindum sogn. - Bopæl: Bjerringbro.

- B. JAKOB JAKOBSEN - 6.12.1905 navnebevis til JAKOB SAAUGAARD - er født 16.4.1882 i Haderup sogn. "Døbt 10.4.1882 i Haderup kirke. Faddere: Aftægtskone Maren Christensen, Egebjerg. Kone Ane Kristensen, Haderis. Husmand Kristen Kristensen, Feldborg. Gårdmand Niels Andersen, Haderis. Husmand Johannes Kristensen, ibidem."

Viet 13.6.1911 i Haderup kirke til JENSINE ELISABETH CHRISTENSEN, født 14.2.1888 i Estvad sogn, datter af Christen Christensen og hustru Frederikke Eskildsen. Kom som et-årig til sin moster Elisabeth og dennes mand i Staulund. Voksede op her.

Ved giftermålet i 1911 overtog Jensine og Jakob Saaugaard Jens Møllers gård i Staulund. Som tidligere nævnt erhvervede de i 1926 Østergård i Haderis af Jakobs moder Katrine Sougaard, som til gengæld fik overdraget gården i Staulund, der blev overtaget af Laurits Sougaard, en broder til Jakob.

Den 10.1.1945 - umiddelbart efter at have overdraget Østergård til den ældste søn Jens Møller Saaugaard - døde Jakob Saaugaard. Herom nævner den lokale avis følgende: "Dødsfald. En af Haderupegnens kendte mænd, gårdejer Jakob Saaugaard, Haderis, Haderup, er død på Holstebro sygehus, 63 år gammel. Jakob Saaugaard, der stammer fra Haderup, overtog ejendommen for ca. 35 år siden. Med stor dygtighed har han i de forløbne år opdyrket ejendommen og drevet den frem til en af egnens bedste. Afdøde, der var en meget anset og afholdt mand på egnen, deltog ikke meget i det offentlige liv. I det sidste års tid har hans helbred været vaklende, hvorfor han netop i disse dage havde afstået ejendommen til sin ældste søn og købt en beboelsesejendom i Haderup Kirkeby. Han efterlader sig hustru og 8 voksne børn."

Hans enke Jensine Saaugaard døde den 28.6.1976 på De gamles Hjem i Haderup, 88 år gammel.

Børn: 1) - 9).

- 1) JENS MØLLER SAAUGAARD er født 3.7.1912 i Staulund, Haderup sogn. Landmand. Gårdejer. Overtog 1.1.1945 Østergård i Haderis, Haderup sogn.

Viet 11.3.1960 i Ryde kirke til ERNA BØGE PEDERSEN, født 20.12.1934 i Ryde sogn som datter af gårdejer Julius Bøge Pedersen og hustru Kirstine Mikkelsen.

Ægteparrets postadresse: Karupvej 4, Haderis, 7800 Skive.  
Tlf. 07-452011.

Børn: a. og b.

- a. Kirsten Bøge Saaugaard, født 11.5.1961 i Haderis, Haderup sogn.  
b. Jakob Saaugaard, født 13.4.1963 sammesteds.



- 2) KRISTEN SAAUGAARD, født 5.10.1913 i Staulund, Haderup sogn. Landmand. Ejede fra 1940-46 gården "Rosenhøj" i Aulum sogn, Overtog 1946 gården "Vester Sognstrup" i Nørre Felding sogn (syd for Holstebro, nu en del af Holstebro primærkommune). Denne gård solgte han i 1977 til sønnen Ewald Saaugaard.

Kristen Saaugaard var en årrække sognerådsformand i Nørre Felding sognekommune.

Viet 30.7.1940 i Sdr. Resen kirke til DORTHEA ANDERSEN, født 13.7.1918 i Høgild, Sdr. Resen sogn, datter af gårdejer Martin Andersen (Hallum) og hustru Ane Pedersen, Ibsgården, Høgild. (Se nærmere afsnittet: Martin Andersen og Ane Pedersen). Hustruen døde 3.12.1975.

Kristen Saaugaard bor nu Ny Sognstrupvej 25, Nørre Felding, 7500 Holstebro. Tlf. 07-424049.

Børn: a) - d).

- a) Esther Saaugaard, født 11.6.1942 i Aulum sogn.

Viet 16.11.1963 i Nørre Felding kirke til Knud Erik Søndergaard, født 10.11.1937 i Sevel sogn som søn af gårdejer Kristian Olsen Søndergaard og hustru Signe Madsen. Knud Erik Søndergaard er landmand. Havde i 6½ år en gård i Nørre Kollund i Rind sogn (syd for Herning), har derefter overtaget en gård i Videbæk (vest for Herning) kaldet "Bakkelund".

Postadresse: Bakkelund, Lyngvej 5, 6920 Videbæk. Tlf. 07-171826.

Børn: 1. - 3.

1. Jytte Søndergaard, født 24.4.1965 i Nørre Kollund i Rind sogn.
  2. Poul Søndergaard, født 16.12.1967 smst.
  3. Birgit Søndergaard, født 4.3.1978 i Herning.
- b) Ewald Saaugaard, født 21.5.1944 i Aulum sogn. Landmand. Forvalter på Koldkærgård i Kasted sogn (ved Århus), derefter forpagter af Randrupgård i Gassum sogn (mellem Randers og Mariager), har endelig 1977 overtaget forældrenes gård "Vester Sognstrup" i Nørre Felding sogn.

Viet 29.11.1969 i Hjerm kirke til Inger Bendtsen, født 1.4.1947 i Hjerm sogn, datter af gårdejer Eigil Bendtsen og hustru Mariane Nørby.

Inger Bendtsen er uddannet som sygeplejerske på Århus kommunehospital.

Postadresse: Vester Sognstrupvej 1, Nørre Felding, 7500 Holstebro. Tlf. 07-410565.

Børn: 1. - 3.

1. Mette Saaugaard, født 6.6.1972 i Kasted sogn.
2. Thomas Saaugaard, født 23.10.1973 i Gassum sogn.
3. Morten Saaugaard, født 30.4.1975 sammesteds.

- c) Jakob Saaugaard, født 26.5.1947 i Nørre Felding sogn. Bankbestyrer i Andelsbanken i Nysted.

Viet 10.10.1970 i Jerne kirke (Esbjerg) til Birthe Højlund, født 12.2.1951 i Vor Frelsers sogn i Esbjerg, datter af togfører Henry Højlund og hustru Asta Petersen, Esbjerg. Birthe Saaugaard har børn i dagpleje.

Bopæl: Vognmandsmark 8, 4880 Nysted. Tlf. 03-871744.

Børn: 1. og 2.

1. Henning Saaugaard, født 20.7.1972.
2. Carsten Saaugaard, født 26.7.1973.

- d) Vagn Saaugaard, født 21.4.1951 i Nørre Felding sogn. Lagerforvalter ved "Domino-Møbler" A/S, Holstebro.

Viet 17.1.1976 i Feldborg kirke til Inger Marie Rasmussen, født 3.8.1955 i Damgård, Over Feldborg, Haderup sogn, datter af gårdejer Frederik Rasmussen og hustru Sigrid Elisabeth Madsen, Over Feldborg. Hustruen er køkkenleder på De gamle Hjem i Bækmarksbro, Flynder sogn (vest for Holstebro).

Bopæl: Laubsvej 44, 7500 Holstebro. Tlf. 07-429194.

Børn: 1. og 2.

1. Lone Elisabeth Saaugaard, født 1.8.1976 på Holstebro centralsygehus.
2. Leif Saaugaard, født 15.11.1978 sammesteds.

- 3) CHRISTIAN RICHARD SAAUGAARD, født 28.4.1915 i Staulund, Ha-  
derup sogn.

Landmand. Gårdejer. Overtog 1.4.1946 Sørvadgård i Vinding  
1956-70 sognefoged i Vinding sogn. 1966-70 sognerådsfor-  
mand i Vinding-Vind kommune. Fra 1970 borgmester i Trehøje  
primærkommune, der omfatter Nørre Omme, Nøvling, Timring,  
Torsted, Vildbjerg, Vind og Vinding sogne.

Viet 12.5.1946 i Naur kirke til MAREN STAUNSTRUP RYTTERS-  
GAARD, født 2.10.1919 i Naur sogn som datter af gårdejer  
Henrik Ryttersgaard og hustru Kathrine Staunstrup.

Bopæl: Langgade 40, 7550 Sørvad. Tlf. 07-438064.

Børn: a. og b.

- a. Leif Saaugaard, født 27.5.1948 i Vinding sogn. Landmand.  
Gårdejer. Overtog 1976 Højgård i Naur sogn (vest for Hol-  
stebro), hvor hans oldemor Maren Staunstrup blev født.

Viet 9.3.1974 i Fredens kirke, Herning, til Anna Marie  
Mikkelsen, født 10.3.1947 i Vinding sogn, datter af gård-  
ejer Viggo Mikkelsen og hustru Elna Dalgaard.

Postadresse: Alstrupvej 4, Naur, 7500 Holstebro.  
Tlf. 07-432277.

Børn: 1.

1. Mette Saaugaard, født 11.5.1978.

- b. Vita Saaugaard, født 22.1.1951 i Vinding sogn.

Viet 31.7.1971 i Vinding kirke til købmand Vagn Dahl  
Jensen, født 27.9.1948 i Give sogn som søn af Jens Martin  
Jensen, mejeribestyrer i Give, nu mejeribestyrer i Hods-  
ager, og hustru Mathilde Dahl. Vagn Dahl Jensen er køb-  
mand i Timring.

Postadresse: Birkemosevej 2, Timring, 7480 Vildbjerg.  
Tlf. Vildbjerg 07-131513.

Børn: 1. og 2.

1. Johnny Saaugaard Jensen, født 4.1.1973 i Asp sogn.  
2. Brian Saaugaard Jensen, født 6.1.1976.

- 4) ANNA ELISABETH SAAUGAARD, født 11.1.1917 i Staulund, Haderup sogn.

Viet 28.8.1940 i Haderup kirke til gårdejer BJARNE NONBOE SØRENSEN, født 23.8.1913 i Iglsø, Fly sogn, som søn af murermester Knud Sørensen og hustru Ane Kristensen Nonboe.

Bjarne Nonboe Sørensen er landmand. Ejede først i 7 år en gård i Kjeldbjerg i Vroue sogn. Sad derefter indtil 1972 på en gård i Vammen nordøst for Viborg. Solgte i 1972 gården og flyttede til Esbjerg.

Egteparrets bopæl: Kornvangen 65, 6700 Esbjerg. Tlf. 05-135710.

Børn: a) og b).

- a) Asta Nonboe Sørensen, født 8.12.1941 i Kjeldbjerg, Vroue sogn. Bogholder ved firmaet K. S. Kristensen A/S, autoriseret Fordforhandler, Esbjerg.

Gift med Søren Nordsig, Esbjerg. Ægteskabet er opløst. Asta Nordsig bor Novrupvej 38, 6700 Esbjerg.

Børn: 1.

1. Cænni Nordsig, født 12.9.1965 i Esbjerg. Skoleelev.

- b) Henning Saaugaard Sørensen, født 13.10.1946 i Kjeldbjerg, Vroue sogn. Bygnings-snedker, er ansat ved et firma i Kolding.

Viet 1.2.1969 i Hørup kirke (ved Sønderborg) til Ingeborg Ravn, født 30.1.1949 i Sønderborg, datter af værkfører Erik Eriksen Ravn og hustru Ane Kirstine Kliver.

Bopæl: Vestergårdsvej 6, 6051 Almind. Tlf. 05-561576.

Børn: 1. og 2.

1. Laila Saaugaard Sørensen, født 24.6.1969 på Viborg centralsygehus.
2. Linda Saaugaard Sørensen, født 10.2.1971 på Kolding centralsygehus.

- 5) ASTRID KATHRINE SAAUGAARD, født 30.5.1918 i Staulund, Haderup sogn.

Viet 28.8.1940 i Haderup kirke til driftsleder OTTO PETER STEFFENSEN, født 4.11.1915 i Stouby sogn ved Vejle som søn af gartner Morten Steffensen og hustru Karoline Mathilde Madsen.

Ægteparret boede fra 1949 til 1977 i København, hvor Otto Steffensen var driftsleder ved en fjederfabrik på Frederiksberg. Han blev førtidspensioneret i 1977, og ægteparret flyttede 1.9.1977 til Herning.

Bopæl: Herluf Trollesvej 4, 7400 Herning. Tlf. 07-122638.

Børn: a) og b).

- a) Kaj Steffensen, født 22.10.1942 i Brande. EDB-tekniker i Aalborg. Fra 1.10.1979 ansat som afdelingsleder ved IBM - Internatinal Business Machines A/S, Århus.

Viet 27.11.1964 i Rødovre kirke til Lykke Lund Nielsen, født 22.2.1940 i Bårse sogn ved Præstø, datter af Knud Nielsen og Lykke Lund.

Bopæl: H. C. Hansensvej 6, Gug, 9210 Aalborg SØ.  
Tlf. 08-140987.

Børn: 1. og 2.

1. Rikke Helene Steffensen, født 14.3.1966 på Fødeklíníken i Rødovre.

2. Ulla Steffensen, født 19.12.1968 i Herning.

- b) Preben Saaugaard Steffensen, født 14.11.1945 i Brande. Montør ved kranfirmaet BMS, København.

Viet 27.4.1968 i Gladsaxe kirke til Jett Marian Birch, født 13.4.1948 i Lyngby sogn, datter af Kristian Birch og hustru Aase Thygesen.

Bopæl: Ejbydalsvej 95, 2600 Glostrup. Tlf. 02-949625.

Børn: 1. og 2.

1. Jan Birch Steffensen, født 25.10.1968.

2. Kim Birch Steffensen, født 5.1.1972.

6) MARTIN JAKOBSEN SAAUGAARD, født 22.4.1920 i Staulund, Haderup sogn. Død 15 dage gammel.

7) MARY JOHANNE SAAUGAARD, født 28.11.1921 i Staulund, Haderup sogn.

Viet 5.2.1949 i Herning kirke til VILHELM MADSEN, gårdejer i Ørregård i Ørre sogn, født 25.11.1913 i Vandborg sogn, søn af gårdejer Niels Brun Madsen og hustru Petra Kirstine Pedersen.

Egteparret solgte i 1969 Ørregård og flyttede til Herning. Bopæl: Faksevej 20, 7400 Herning. Tlf. 07-121159.

Børn: a) - d).

a) Alice Saaugaard Madsen, født 13.9.1949 i Nørre Felding sogn. Kontorassistent i MENDA, Dansk Etikette Væveri, Holstebro.

Viet 10.10.1970 i Sinding kirke til Gunnar Thomasen, født 12.4.1946 i Måbjerg sogn, søn af gårdejer Ingvar Thomasen og hustru Olga Johanne Pedersen.

Gunnar Thomasen er lagerchef ved firmaet Willy Laursen A/S (Austin-Morris Centret), Struer.

Bopæl: Tjørnevej 12, 7500 Holstebro. Tlf. 07-426202.

Børn: 1. og 2.

1. Helle Thomasen, født 20.7.1972 i Holstebro.

2. Allan Thomasen, født 12.7.1977 i Holstebro.

b) Anna Brun Madsen, født 27.10.1952 i Ørre sogn. Bankassistent i Privatbanken i Herning.

Viet 2.8.1975 i Sinding kirke til Jens Peter Bjerg Jensen, født 23.4.1951 i Vejle som søn af gårdejer Aage Jensen og hustru Anna Bjerg, boende Sinding. J. P. Bjerg Jensen er fin-mekaniker, ansat i Stubs kontormontering i Herning.

Bopæl: Gjellerupbakken 54, Gjellerup, 7400 Herning. Tlf. 07-118879.

Børn: 1.

1. Jane Bjerg Jensen, født 19.7.1976.

c) Erling Brun Madsen, født 15.5.1956 i Ørre sogn. Landmand. Overtog 1.6.1979 gården "Søndervang" i Grønbjerg, Videbæk sogn. Ugift.

Postadresse: Ørnvej 25, 6971 Spjald. Tlf. Grønbjerg 07-384070.

d) Jørgen Saaugaard Madsen, født 9.8.1957 i Ørre sogn. Landmand. Har 1.3.1979 overtaget en gård i Høstrup. Ugift.

Postadresse: Over Høstrupvej 3, Høstrup, 7800 Skive. Tlf. 07-456189.

8) MARIE SAAUGAARD, født 12.5.1925 i Staulund, Haderup sogn.

Viet 5.12.1955 i Haderup kirke til gårdejer VILLY ANNEBERG MADSEN, født 4.9.1927 i Flynder sogn som søn af gårdejer Mads Anneberg Madsen og hustru Inger Margrethe Pedersen.

Villy Anneberg Madsen, der normalt og også i telefonbogen kaldes Villy Anneberg, er landmand og ejer gården "Annebjerg" i Ørnvej i Nørre Omme kommune. Ørnvej hører nu under Trehøje primærkommune.

Postadresse: Annebjerg, 6973 Ørnvej. Tlf. Ørnvej 07-386004.

Børn: a) og b).

a) Per Anneberg Madsen, født 6.6.1956 i Ørnvej, Nørre Omme sogn. Landmand. Er for tiden chauffør hos en vognmand. Ugift.

Bopæl: Bor i eget hus i Ørnvej.

b) Britta Anneberg Madsen, født 25.7.1959 i Ørnvej, Nørre Omme sogn. Kontorfunktionær, ansat som kontorassistent ved forsikringskontor i Videbæk.

Ugift.

Bopæl: Videbæk.

- 9) ANDREAS SAAUGAARD, født 3.3.1928 i Haderis, Haderup sogn. Landmand. Ejer gården "Nørlund" i Trabjerg, Borbjerg sogn. Viet 3.5.1954 i Møborg kirke til GERDA HILLIGSØE, født 19.5.1929 i Krstrup ved Randers, datter af landmand Per Hilligsøe og hustru Kathrine Billeskov Råkjær. Postadresse: Vester Trabjergvej 9, 7500 Holstebro. Tlf. Skave 07-468069.

Børn: a) - c).

- a) Erik Saaugaard, født 5.7.1956 i Trabjerg, Borbjerg sogn. Medhjælper ved maskinstation i Skave. Ugift.
- b) Birgit Saaugaard, født 10.12.1958 sammesteds. Er ekspeditrice hos isenkrammer Meldgaard, Holstebro. Ugift.
- c) Ejvind Saaugaard, født 27.1.1963 sammesteds. Skoleelev.

C. MARTIN KRISTEN JAKOBSEN er født 1.9.1884 i Haderis, Haderup sg., søn af boelsmand Kristen Jakobsen (Sovgaard) og hustru Birthe Marie Katrine Nielsen, 22 år gl. Han kaldte sig MARTIN SOUGAARD eller MARTIN SOUGAARD JACOBSEN. "Døbt 21.9.1884 i Haderup kirke. Faddere: Aftægtskone Maren Kristensen, husmand Kristen Jacobsen og hustru, gårdmand Niels Andersen Halm, alle Haderis. Husmand Niels Nielsen, Over Feldborg. Pige Mette Kirstine Pedersen, husmand Jens Larsen og hustru og boelsmand Peder Laursen, alle af Over Feldborg."

Martin Sougaard udvandrede i 1908 til Minnesota i USA, hvor han var farmer. Her døde han i 1972, 88 år gl. Gift 1911 i USA med KIRSTINE PEDERSEN (kaldet CHRISTINE), født 1885 i Høgild, Resen sogn, søster til Ane Pedersen (se side 51), udrejst 1910 til USA, død 1945 i Minnesota. Egteparret havde 5 børn:

1. Laura, sygeplejerske, født 1912, død 1935. 2. Chris, født 1913, død 1964, kom i 1933 til Seattle (Wash.), hvor han arbejdede for Marie og Harald Virkelyst på en "milkfarm". Gift med Margret og bosat i Seattle. 3 børn: Judy, Donald og Lolly.

3. Arthur, født 1914, fik ligeledes 1933 arbejde på mælkefarmen, bosat i Seattle, gift 1940 med Betty, født 1919, 3 sønner: Gary, født 1942, Michael, født 1945, og Chris, født 1955. 4. Katharine, født 1918, død 1939. 5. Signe, født 1919, død som spæd.



D. NIELS KRISTIAN JAKOBSEN ses heller ikke at have fået navnebevis til navnet SOUGAARD. Han er født 21.7.1886 i Haderis, Haderup sogn, som søn af fornævnte ægtepar. Døbt 15.8.1886 i Haderup kirke. "Moderen bar barnet. Faddere i øvrigt: Gårdmand Niels Halms hustru, husmand Niels Nielsen og husmand Kristen Jakobsen, alle i Haderis."

Han udvandrede i 1911 til USA sammen med Kirstine Pedersen af Høgild, broderen Martins kæreste, der som foran nævnt i USA blev gift med broderen. Han var farmer i Minnesota.

Han deltog som amerikansk soldat i 1. verdenskrig. Han var ugift. Han døde i 1933.

E. ELSE KIRSTINE JAKOBSEN er født 6.4.1889 i Haderis, Haderup sogn, som datter af boelsmand Kristen Jakobsen (Sougaard - nu og her efter staves Sougaard i kirkebogen med ou) og hustru Birthe Marie Katrine Nielsen (27 år), Haderis. Hjemmedøbt 7.4.1889. Fremstillet i Haderup kirke 22.4.1889. Faddere: Jordemoder Kirsten Jensen, Haderup. Husmandskone Ane Margrethe Kristiansen, Haderis. Gårdmand Niels Andersen og husmand Peder Pedersen, begge i Haderis.

Else Jakobsen døde som ung.

F. EFRAIM KRISTENSEN JAKOBSEN, født 22.1.1891 i Haderis, Haderup sogn, søn af fornævnte ægtepar, hustruen nu 28 år gammel. Hjemmedøbt 25.1.1891. Fremstillet i Haderup kirke 22.2.1891. Faddere: Pige Sine Nielsen, Borbjerg. Jordemoderen i Haderup. Husmd. Niels Nielsen og gårdmand Niels Halm, begge Haderis.

Det var meningen, at han skulle have overtaget familiens gård, Østergård i Haderis, men han døde 9.1.1922.

G. CHRISTINE KATRINE CHRISTENSEN JAKOBSEN, født 4.10.1894 i Haderis, Haderup sogn, datter af Christen Jakobsen (Sougaard) og hustru Birthe Marie Katrine Nielsen (32 år), Haderis. Døbt 14.10.1894 i Haderup kirke. Faddere: Pige Inger Marie Pedersen i Haderis. Mette Marie Nielsen, Naur. Ungkarl Anders Andersen og ungtkarl Jens Andersen, begge Haderis.

Egteskab: "Ungkarl NIELS CHRISTIAN MOGENSEN, redaktør i Brønderslev, født 14.8.1894 i Mundbjerg, Sevel sogn, søn af boelsmand Christen Mogensen og hustru Anne Marie Madsen, viet 22.5.1920 i Haderup kirke til pigen CHRISTINE KATRINE CHRISTENSEN JAKOBSEN, boende hjemme, datter af boelsmand Christen Jakobsen (Saaugaard - det skrives med aau) og hustru Birthe Marie Katrine Nielsen."

Niels Christian Mogensen var en række år redaktør i Horsens. Han havde været journalist i Kolding og var ved sit bryllup redaktør i Brønderslev. Ved bryllupsfesten blev afsunget en sang, der var forfattet af pensionærer i det pensionat i Kolding, hvor brudgommen havde spist i sin Koldingtid. Sangen gør vel ikke krav på at være den højere poesi, men for den, der i sin ungdom har indtaget sin føde i et pensionat, vil den kunne fremkalde visse minder. Her er den efter fotokopi af redaktørens søn: "Niels Kristian hans bryllupsdag. Mel. Jens Vejmand.

Hvem skrider op ad gulvet  
med bruden ved sin arm,  
med barne-smil om munden  
og forårssind i barm. -

Det gør såmænd Niels Kristian  
den store redaktør,  
som sejlede til Brønderslev  
fra alle Koldings mør.

Vi bringer vor lykønskning -  
hil dig Niels Kristian.

Hvem bragte med sig latter  
til hver en "jullemand"?

Det var såmænd hr. Mogensen,  
vor allesammens ven. -

Åh - gid fra selve Brønderslev  
du kom til os igen.

Vi vilde gerne være  
hos dig på denne da'  
og mundtlig overbringe  
vort pensionats hurra. -  
Men rejsen er besværlig,  
billetten lidt for dyr.  
Derfor til dette middel  
- et surrogat - vi tyr." -

Niels Christian Mogensen døde 23.6.1956 i Esbjerg. Christine Mogensen døde i december 1964 i Horsens.

Børn: 1)

1) HENRY SAAUGÅRD MOGENSEN, født 6.4.1922 i Herning. Kontorchef ved F.D.B. (Fællesforeningen for Danmarks brugsforeninger, København).

Viet 11.11.1950 i København til JYTTE LJUNGBECH, født 19.2.1930 i København, datter af Svend Aage Ljungbech og Edith Jakobsen.

Bopæl: Rødagerallé 57H, 2610 Rødovre. Tlf. 01-410215.

Børn: a)

a) Preben Saaugård Mogensen, født 8.5.1951 i København.

Civiløkonom. Fuldmægtig.

Bopæl: Poppelskallet 2, 2500 Valby.

H. LAURITS CHRISTENSEN JAKOBSEN, der fik navneforandring til slægtsnavnet SOUGAARD ved skrivelse af 10.2.1931 fra politimesteren i Viborg, er født 2.5.1896 i Haderis, Haderup sogn, søn af Christen Jakobsen (Sougaard) og hustru Birthe Marie Katrine Nielsen, 34 år, Haderis. Døbt 14.5.1896 i Haderup kirke. Faddere: Pige Mariane Nielsen Naur. Gårdmandskone Inger Jakobsen, Haderis. Ungkarl Mads Kristian Christensen, Naur. Ungkarl Christen Christensen Jakobsen i Haderis.

Laurits Sougaard havde fra 1926 til 1944 familiens landejendom i Staulund. Overtog derefter en mindre gård i Borbjerg, hvor han døde 12.7.1967.

Viet 18.12.1926 i Haderup kirke til SIGNE MARIE ØSTERGAARD NIELSEN, født 29.3.1906 på (Gammel) Østergård i Haderup, datter af gårdejer og landpostbud Adolf Kristian Nielsen og hustru Johanne Jensine Jensen, Østergård i Haderup sogn. Døbt 29.4.1906 i Haderup kirke.

Hustruen kaldtes MARIE ØSTERGAARD. Hendes fader ADOLF KRISTIAN NIELSEN kaldtes KRISTIAN ØSTERGAARD. Han er født 5.10.1876 i Fousing sogn som søn af aftægtsmand Niels Nielsen og hustru Johanne Kirstine Nielsen af Haderup by. Marie Østergaards moder JOHANNE JENSINE JENSEN er født 29.3.1883 i Røjbæk, Sevel sogn. Adolf Kristian Nielsen og Johanne Jensine Jensen blev viet den 1.5.1903 i Haderup kirke.

Marie Sougaard, der ved skrivelse af 10.2.1931 fra politime-

steren i Viborg fik tilladelse til at føre slægtsnavnet Sougaard, flyttede efter mandens død til et hus i Hvam Mejeriby, hvor hun boede indtil for nylig. Nu bor hun på Plejehjemmet i Borbjerg.

Børn: 1) og 2).

- 1) KRISTA SOUGAARD, født 29.9.1927 i Staulund, Haderup sogn. Økonoma. Restauratrice.

Viet 12.4.1954 i Borbjerg kirke til HANS PETER HOLM TYGESEN, født 30.4.1923 i Hovslund, Øster Løgum sogn (nord for Røde Kro ved Åbenrå), som søn af gårdejer Thomas Tygesen og hustru Kathrine Holm, Tyrholm, en gammel slægtsgård i Hovslund, Øster Løgum sogn.

Hans Holm Tygesen er af uddannelse isenkræmmer. Fra 1965 hotelforpagter af "Folkehjem" i Åbenrå. Sejler nu som tjener på Esbjerg-Harwich overfarten.

Krista Tygesen driver "Postcafeen", Nørre Torv 6, 6200 Åbenrå, hvor hun også har bopæl. Tlf. 04-621561.

Børn: a) - d).

- a) Thomas Holm Tygesen, født 7.11.1954. Student. Studerer geologi ved Århus universitet. Ugift.
- b) Birgit Sougaard Tygesen, født 17.8.1957. Student. Studerer samfundsfag og dansk ved Odense universitet. Ugift.
- c) Laurits Sougaard Tygesen, født 12.9.1959. Student. Studerer datalogi ved Århus universitet. Ugift.
- d) Peter Holm Tygesen, født 19.6.1965. Skoleelev.

- 2) AASE SOUGAARD, født 24.8.1930 i Staulund, Haderup sogn. Kontorchef i familieaktieselskabet Domino-Møbler, Holstebro.

Viet 5.7.1959 i Borbjerg kirke til NIELS KRISTIAN POULSEN født 28.6.1929 i Borbjerg sogn som søn af gårdejer Niels Kristian Poulsen og hustru Marie Pedersen.

Niels Kristian Poulsen er uddannet som snedker. Er nu møbelfabrikant og sammen med hustruen indehaver af firmaet Domino-Møbler A/S, Holstebro.

Bopæl: Domino-Møbler A/S, Mads Bjerresvej 5, 7500 Holstebro. Privat tlf. nr. er hem. Firma tlf. nr. 07-422877.

Ingen børn.

- I. MARIE CHRISTENSEN JAKOBSEN, født 11.2.1899 i Haderis, Haderup sogn, datter af det foran under H. nævnte ægtepar. Døbt 12.2. 1899 i Haderup kirke. Faddere: Pige Dorthea Andersen. Husmandskone Maren Laursen. Ungkarl Christen Christensen Jakobsen, Alle af Haderis.

Hun kaldtes MARIE SOUGAARD. Hun blev viet 3.8.1923 i Haderup kirke til ungarl og boelsmand af Hagebro HARALD ERHARDT VIRKELYST, født 8.1.1896 i Sjørup, Vroue sogn, søn af husejer i Hagebro Christian Christensen Virkelyst og hustru Johanne Kirstine Jensen.

Ægteparret udvandrede 8.4.1927 til USA. Var bosat i Seattle i staten Washington, hvor det drev en mælkefarm. Her døde Harald i 1958. I ægteskabet er der 2 børn: a) ELSIE, født 24.3. 1928 i Seattle, gift med PALMER JOHNSON, født af norske indvandrere, ingen børn. b) LILLY, født 25.8.1932 i Seattle, gift med DONALD JANGARD, hvis fader er norsk og moder svensk. I dette ægteskab er der 2 børn: 1. KAREN MARIE JANGARD, født 24.2.1958. 2. ERIC JOHAN JANGARD, født 16.8.1961. Alle bor Seattle.

Marie Sougaard er i nyt ægteskab med ANKER BLENSTRUP, en dansk-amerikaner.

- J. CHRISTEN CHRISTENSEN JAKOBSEN fik ved skrivelse af 10.2.1931 fra politimesteren i Viborg navneforandring til slægtsnavnet SOUGAARD (hedder nu CHRISTEN CHRISTENSEN SOUGAARD). Han er født 13.4.1901 i Haderis, Haderup sogn, søn af boelsmand Christen Jakobsen og hustru Birthe Marie Katrine Nielsen, 39 år, Haderis. Hjemmedøbt 16.4.1901. Fremstillet 27.5.1901 i Haderup kirke. Faddere: Moderen. Gårdmandskone Inger Jakobsen, Haderis. Ungkarl Christen Christensen Jakobsen, Haderis. Ungkarl Jakob Jakobsen, Kjeldbjerg, Vroue sogn.

Landmand. Overtog en gård på Viborg Vestermark, hvilken han de første år drev sammen med broderen Ejnar Sougaard, senere alene.

Viet 17.9.1938 i Resen kirke til INGER ANDERSEN, født 26.6.1907 i Høgild, Sdr. Resen sogn, datter af gårdejer Martin Andersen (Hallum) og hustru Ane Pedersen, Ibsgården i Høgild.

Christen Sougaard døde 8.11.1969. Hans hustru har forpagtet gårdens jorder ud, men bor fortsat på gården, der har adresse: Jegstrupvej 93, 8800 Viborg. Tlf. 06-625143.

Barn: 1).

1) KAREN SOUGAARD, født 1.7.1939 i Vestermarken, Viborg. Kantinedame i Viborg.

Viet 31.3.1962 til chauffør JENS EVALD PEDERSEN, født 26.4.1937 i Romlund sogn (Viborg), søn af arbejdsmand Kristian Pedersen og hustru Mette Pedersen.

Deres barn: Ole Sougaard Pedersen, født 28.10.1964 på Viborg centralsygehus. Skoleelev.

K. EJNAR OTTO CHRISTENSEN JACOBSEN fik ved skrivelse af 10.2.1931 fra politimesteren i Viborg navneforandring til slægtsnavnet SOUGAARD (hedder herefter EJNAR OTTO CHRISTENSEN SOUGAARD). Han er født 6.2.1904 i Haderis, Haderup sogn, søn af boelsmand Christen Jacobsen og hustru Birthe Marie Katrine Nielsen, 41 år. "Døbt 14.2.1904 i Haderup kirke. Faddere: Aftægtskone Johanne Kirstine Nielsen (Østergaard) af Haderup by. Gårdmandskone Inger Jacobsen, Haderis. Ungkarl Jacob Jacobsen, Egelund. Ungkarl Martin Christensen Jakobsen, Høstrup."

Landmand. Drev i nogle år en landbrugsejendom i Viborg Vestermark sammen med broderen Christen. Ved sit giftermål overtog han en gård i Ørum, Sønderlyng herred (nordøst for Viborg), hvor han døde 28.8.1942.

Viet 12.9.1932 i Viborg Domkirke til ELNA CHRISTENSEN, født 7.7.1912 i Rindsholm, datter af gårdejer Jakob Christensen og hustru Jensine f. Kristensen.

Efter mandens død solgte Elna Sougaard i 1943 gården og flyttede til Viborg, hvor hun ernærede sig som syerske.

I dette ægteskab er der 2 børn.

1956 kom Elna Sougaard i sit andet ægteskab med enkemand

NIELS EJNER NIELSEN, chauffør hos købmand Stensgaard i Viborg, født 22.9.1907 i Sparkjær, død 23.8.1971. I dette ægteskab er der ingen børn.

Elna Nielsen bor Skivevej 52, 8800 Viborg, Tlf. 06-627418.

Børn: 1) og 2).

- 1) HENNING SOUGAARD, født 5.10.1933 i Ørum sogn, Sønderlyng herred. Uddannet som møbelsnedker. Har arbejdet som tømrer. Er for tiden ansat ved et entreprenørfirma i Slet.

Viet 5.10.1957 i Christianskirken i Århus til INGA JACOBSEN, født 15.7.1937 i Lundum sogn ved Horsens, datter af Marius Jacobsen og hustru Kirstine Hedegaard, opvokset på Christiansbjerg i Århus.

Inga Sougaard er klinikassistent hos speciallæge på Klostertorv i Århus.

Bopæl: H. Pontoppidansgade 2, 8000 Århus C. Tlf. 06-136720.

Barn: a)

- a) Jette Sougaard, født 19.3.1958 på Christiansbjerg, Århus. Kontoruddannet. Kontorfunktionær ved firmaet SAMLAST, Strandvejer, Århus C.
- 2) MAJA SOUGAARD, født 5.8.1942 i Ørum sogn, Sønderlyng herred. Hjemmehjælper.
- Viet 27.7.1963 i Viborg Domkirke til ANKER LADING, portør ved Statsbanerne, født 23.4.1940 i Bjerringbro, søn af Andreas Lading og hustru Gerda Jespersen.
- Bopæl: Fjordparken 73, 8700 Horsens. Tlf. 05-612397.
- Børn: a) - c).
- a) Brian Sougård Lading, født 24.12.1963 i Horsens.
- b) Tommy Sougård Lading, født 27.4.1966 i Horsens.
- c) Mette Kristiana Lading, født 11.8.1971 i Horsens.

-----000000000000-----



Ad side 79: CHRISTEN SOUGAARD og BIRTHE MARIE KATRINE NIELSEN  
med de 3 yngste børn MARIE, CHRISTEN og EJNAR.



Ad side 90: CHRISTINE KATRINE og NIELS CHRISTIAN MOGENSEN  
med sønnen HENRY SAAUGÅRD MOGENSEN.





Ad side 80: JAKOB SAAUGAARD og JENSINE ELISABETH CHRIS-  
TENSEN med de 3 ældste sønner RICHARD, JENS og KRISTEN.



Side 81: ERNA og JENS SAAUGAARD med KIRSTEN og JAKOB.



Ryde kirke 11.3.1960 ERNA BØGE PEDERSEN og JENS MØLLER SAAUGAARD.



Sølvbryllup 12.5.1971 på Sørvadgård: CHRISTIAN RICHARD SAAUGAARD og MAREN STAUNSTRUP SAAUGAARD f. RYTTERSGAARD med børn og svigerbørn. Fra v.: VAGN, VITA, SØLVBRUD, SØLVBRUDGOM, ANNA MARIE og LEIF.                      Se side 84.



#### SØRVADGÅRD.

Billedet taget 1960. I forgrunden til højre ses BRUGSEN, der dog ikke ser sådan ud i dag.



Ad side 85 og 86.

Dobbeltbryllup 28.8.1940 i Haderup. Tv. Anna Elisabeth Saugaard og Bjarne Nonboe Sørensen. Th. Astrid Kathrine Saugaard og Otto Peter Steffensen.



Ad side 89: MARTIN JACOBSEN og CHRISTINE PEDERSEN,  
Minnesota, med LAURA og CHRISTEN.



Ad side 89: Martin Jacobsens søn ART (ARTHUR) JACOB-  
SEN i Seattle på sølvbryllupsdagen i 1965 med hustru  
og deres sønner. ART 52 år, MICHAEL 20 år, GARY 23 år,  
BETTY 46 år og CHRIS 9½ år.

Foroven: NIELS KRISTIAN  
JACOBSEN, Minnesota.

Se side 90.

Forneden tv.: MARIE SOU-  
GAARD eller MARIE JACOB-  
SEN og hendes 1. mand HA-  
RALD ERHARDT VIRKELYST.  
Bopæl: Seattle. Se side 94.

Forneden th.: MARIE SOU-  
GAARD og hendes 2. mand  
ANKER BLENSTRUP.





Ad side 92: LAURITS CHRISTENSEN SOUGAARD og SIGNE MARIE ØSTERGAARD NIELSEN med døtrene KRISTA og AASE.



Ad side 93: KRISTA SOUGAARD gift TYGESEN og HANS PETER HOLM TYGESEN med LAURITS, THOMAS og BIRGIT.



BIRGIT SOUGAARD TYGESEN.  
(Side 93)



AASE SOUGAARD og NIELS KRISTIAN  
POULSEN efter vielsen 5.7.1959  
i Borbjerg kirke. (Side 93).



AASE og NIELS KRISTIAN POULSEN --





Ad side 95. EJNAR OTTO CHRISTENSEN SOUGAARD og ELNA CHRISTENSEN efter vielsen i Viborg Domkirke den 12.9.1932.



**VISTORP ≈ FELDBORG ≈  
LINIEN.**

**LARS NIELSEN KRÆMMER**

**NIELS LARSEN**

**CHRISTEN NIELSEN**

**ANNE NIELSDATTER & CHRISTEN NIELSEN**

**CHRISTEN LASSEN NIELSEN & ANNE CHRISTENS DATT.**

L A R S N I E L S E N K R Æ M M E R

var gårdmand i Vester Vistorp i Grove sogn fra ca. 1730 til 1770. Nærmere oplysninger om hans fødsel og død har ikke kunnet skaffes.

1. ægteskab: Gift ca. 1730 med JOHANNE IVERSDATTER, der døde ca. 1733. Med hende havde han sønnen: 1).

1) NIELS LARSEN, født 1731, døbt 19.12. Død som spæd.

2. ægteskab: Gift ca. 1734 med METTE PEDERSDATTER. Hun levede i 1763, da hun nævnte år var fadder ved dåb af sønnen Niels Larsens 1. barn.

Der var flere børn i dette ægteskab. Nævnes kan ANNE KIRSTINE LARSDATTER og PEDER LARSEN. Kendt efter Haderup kirkebog er: 2).

2) NIELS LARSEN, født 1735, formentlig 19.12, hvilken dag han blev hjemmedøbt. Fremstillet i Haderup kirke 11.1.1736.

(Se om NIELS LARSEN næste afsnit).

N I E L S L A R S E N

blev som ovenfor nævnt født 1735 i Vester Vistorp. Var gårdmand i Vester Vistorp. Han døde i Vester Vistorp 1815, 79 år gl., begravet på Haderup kirkegård 8.1.1815.

1. ægteskab: Trolovet 4.11.1762 i Haderup, copuleret 5.12.1762 i Haderup kirke NIELS LARSEN og ANNE NIELSDATTER af Haderiis. Forlovere: Niels Svenningsen, Hessellund, og Peder Larsen, Egelund.

ANNE NIELSDATTER er født 1742. Hun døde 1772, begravet på Haderup kirkegård 20.4.1772.

Deres børn: 1) - 4).

1) LARS NIELSEN, født 1763 i Vester Vistorp. "13.11.1763 døbt Niels Larsens barn i V. Vestorp kaldet LARS. Mette Kræmer bar det. Anders Nielsen, Niels Andersen, Niels Hessellund og Niels Haderiis var faddere."

2) METTE MARIE NIELSDATTER, født 1765 i Vester Vistorp. "27.1.1765 døbt Niels Larsens barn i Vester Vestorp kaldet METTE MARIE. Konen, som frembar det, var Maren Haderiis. Marie Haderiis, Niels Hessellund, Niels Haderiis og Jens Grou var faddere."

Mette Marie Nielsdatter døde 1768, begravet 27.3.1768 på Haderup kirkegård, gl. 3 år.

- 3) MARIE ANNE NIELSDATTER, født 1767 i Vester Vistorp. "1.3.1767 døbt Niels Larsens barn af V. Vestorp kaldet MARIE ANNE. Peder Larsens hustru af Egelund bar det. Anne Nielsdatter af Vestorp, Jens Grou, Niels Gindeschou og Karsten Fyen var faddere."

Marie Anne Nielsdatter døde 1768, jordet 13.3.1768 i Haderup, gl. 1 år og 2 uger.

- 4) METTE MARIE NIELSDATTER, født 1768 i Vester Vistorp. "26.12.1768 døbt Niels Larsens barn af V. Vestorp kaldet METTE MARIE. Maren Haderiis bar. Anders Fousing, Niels Nielsen af Ø. Vestorp, Lars Egelund og Dorthe Nielsdatter, degnens datter, var faddere".

Mette Marie Nielsdatter døde 1772, begravet 6.9.1772 i Haderup, gl. 3 år og 8 mdr.

2. ægteskab: Trolovet 16.7.1772, copuleret 15.10.1772 NIELS LARSEN af Vester Vestorp og ANNE CHATHRINE CHRISTENSDATTER af Over Simmelkær i Ørre sogn.

ANNE CHATHRINE CHRISTENSDATTE er født 1750 i Over Simmelkær i Ørre sogn, datter af Christen Pedersen og hustru Maren Sørensdatter, Over Simmelkær. Døbt 27.12.1750 - 3. juledag, som dengang var helligdag - i Ørre kirke. "Mandsfadderne ere: Michel Jensen i Over Simmelkær, Christen Nielsen, Jægind. Quindfadderne ere: Christen Svendsens kone i Over Simmelkær og Anne Chathrine Knudsdatter, samstedts."

Det nuværende Simmelkær sogn, hvis kirke blev opført i 1893, hørte indtil nævnte år under Ørre sogn. Den midterste del af det daværende Ørre sogn var lynghede. Det er her Blicher skal have oplevet det i "Kjeltringliv" skildrede kæltringsbal, som fandt sted i tateren Johs. Axelsens hus, "Axelhus". Huset blev nedbrudt i 1892, og på dets tomt er der rejst en mindesten.

Anne Chathrine Christensdatter døde 4.8.1823 i Vester Vistorp, begravet på Haderup kirkegård 10.8.1823, 72 år gl.

Børn i 2. ægteskab: 5) - 14).

- 5) ANNA NIELSDATTER, født 1773 i Vester Vistorp, Grove sogn. Døbt

i Haderup kirke den 16. søndag efter trinitatem 1773 (26.9.).  
"Frembåret af Karen Christensdatter af Neder-Simmelkier. Faddere: Anders Nielsen, Bodil Nielsdatter, Mette Sand, Ole Barslund."

Død 16 uger gammel. "3.1.1774 jordet Niels Larsens datter ANNE af Vester Vestorp."

- 6) CHRISTEN NIELSEN, født 1774 i Vester Vistorp, Grove sogn. Døbt i Haderup kirke dominica XXII post trinitatem (= 22. søndag efter trinit. = 30.10.) 1774. "Båren til dåben af Karen Christensdatter af Neder-Simmelkier. Faddere: Anders Nielsen, Jens Sand, Ole Barslund."

Gårdmand i Neder Feldborg.

(Se afsnittet om CHRISTEN NIELSEN).

- 7) ANNE NIELSDATTER, født 1777 i Vester Vistorp, Grove sogn. "13.4.1777 døbt i Haderup kirke Niels Larsens pigebarn kaldet ANNE. Niels Haderiis hans kone bar det. Faddere: Jens Sand, Niels Haderiis, Mette Sand, Mette Barslund."

Gift med CHRISTEN NIELSEN af Leergrav.

(Se afsnittet om ANNE NIELSDATTER).

- 8) CHRISTEN LASSEN NIELSEN, født 1779 i Vester Vistorp, Grove sg. "Dom. XVII a trin. den 26.9.1779 døbt i Haderup kirke Niels Larsens barn udi Vester Vestorp kaldet CHRISTEN LASSEN. Niels Larsens søster Anne Kirstine bar det. Niels Grove, Jens Sand, Maren Simmelkier, Metthe Sand og Kiersten Finderup var faddere"

Gårdmand i Vester Vistorp.

(Se afsnittet om CHRISTEN LASSEN NIELSEN).

- 9) JENS NIELSEN, født 1782 i Vester Vistorp, Grove sogn. "Fer. 2. Penticost. den 20.5.1782 døbt i Haderup kirke et drengebarn for Niels Larsen og Cathrine Christensdatter i Vester Vistorp kaldet JENS. Svends kone i Neder Simmelkier bar det. Morten Uhre, Jens Sand, Anders Kusk og Maren Grou var faddere."

- 10) MAREN NIELSDATTER, født 1784 i Vester Vistorp, Grove sogn. "Festo Novi Anni (= 1.1.1785) døbt i Haderup kirke et pigebarn for Niels Larsen og Anne Cathrine Christensdatter kaldet MAREN.

Pigen Kiersten Christensdatter af Simmelkier bar det. Peder Gindeschou, Niels Nielsen og Anders Nielsens søn Christen i Øster Vestorp og præstens pige Marie Kierstine var faddere."

Maren Nielsdatter blev gift med LAUST CHRISTENSEN, der var gårdmand i Grove, hvor han sad på Grovegaard.

- 11) PEDER NIELSEN, født 1787 i Vester Vistorp, Grove sogn.  
"Dom. V a trin. den 8.7.1787 døbt i Haderup kirke et drengbarn for Niels Larsen og Anne Cathrine Christensdatter udi Vester Vestorp kaldet PEDER. Hans pige Maren Jensdatter bar det. Anders Nielsen i Østre Vestorp, Niels Nielsen, ibid., Niels i Groue og Metthe Barslund var faddere."
- 12) SØREN NIELSEN, født 1790 i Vester Vistorp, Grove sogn.  
"Dom. Rogate den 9.5.1790 døbt i Haderup kirke et drengbarn for Niels Larsen og Anne Cathrine Christensdatter udi Vestre Vestorp kaldet SØREN. Anne Marie Jens Datter fra Simmelkier bar det. Peder Christensen, Anders Nielsen og søn Niels i Østre Vestorp og Maren i Groue var faddere."
- 13) MARIANE NIELSDATTER, født 1794 i Vester Vistorp, Grove sogn.  
"Feria 2. Pentecost. den 9.6.1794 døbt i Haderup kirke et pigebarn for Niels Larsen og Anne Cathrine Christensdatter udi Vestre Vestorp kaldet MARIANE. Søsteren Anne bar det. Poul Jensen i Øster Store Graae Sand, Jens Sand i Vestre Vestorp, Poul Westergaard og Odel Skogs Datter var faddere."  
Mariane Nielsdatter blev gift med HENDRICH PEDERSEN, gårdmand i Vester Vistorp.
- 14) WISTHI NIELSEN, født 1797 i Vester Vistorp, Grove sogn. Hjemmedøbt 22.9.1797. "Dom. XX a trin. den 29.10.1797 døbt i Haderup kirke et drengbarn for Niels Larsen og Anne Cathrine Christensdatter i Vester Vestorp kaldet WISTHI. Datteren Anne i Vester Vestorp bar det. Christen Clausen i Barslund, Christen Madsens søn Mads i Groue, Niels Andersen i Øster Vestorp og Peder Jensens søster Margrethe i Over Feldborg var faddere."

-----oooooooooooooooo-----

Ringkøbing amtstue meddeler i specifikation over hartkornet 1789: Haderup sogn, Vester Vestorp - NIELS LARSEN, selvejer,

hartkorn 3-7-3-1-. Desuden 1 boel, som han er fæster af under Hald gods. For dette er hartkornet angivet til "-1-2"-.

En tidligere specifikation over hartkornet 1775 fra samme amtstue siger: NIELS LARSEN, Vesttorp, hartkorn 4-1-1-1-.

-----oooooooooooooooo-----

SKØDE TIL NIELS LARSEN TIL SELVEJE:

Udtog af Ginding Herreds skøde- og panteprotokol nr. 3, side 38<sup>b</sup> vedrørende skøde af 30.5.1791 til Niels Larsen, Vester Vestorp: "Friderich Schinkel til Hald, Deres kgl. Majestæts bestaltede kammerherre og landsdommer udi Nørre Jylland gjør vitterligt at have solgt til NIELS LARSEN i Vester Vestertorp den påboende gård, og dette er årsagen til denne handel, at beboere nu derved bliver evindelig ejer af en frie gård med samlet hartkorn, i hvilken henseende jeg har ladet mig nøje med billig betaling, som straks ved købets slutning er bleven mig overleveret og betalt med 46 rdl. 1 1/7 skp. hartkorn.

Hald, den 30. maj 1791. SCHINKEL. Læst den 3. juni 1791."

-----oooooooooooooooo-----

FOLKETÆLLING 1.2.1801 - HADERUP (med Grove og Hodsager).

VESTER VESTORP - 1 gård.

- 1) Niels Larsen, 64 år, gift 2. g., bonde og gårdbeboer.
- 2) Anne Chathrine Christensdatter, 50 år, gift 1. g., hans kone.
- 3) Christen Nielsen, 26 år, ugift, søn.
- 4) Christen Lassen Nielsen, 21 år, ugift, søn.
- 5) Peder Nielsen, 13 år, ugift, søn.
- 6) Søren Nielsen, 10 år, ugift, søn.
- 7) Visti Nielsen, 3 år, ugift, søn.
- 8) Maren Nielsdatter, 16 år, ugift, datter.
- 9) Marianne Nielsdatter, 6 år, ugift, datter.

-----oooooooooooooooo-----

C H R I S T E N   N I E L S E N

er som foran nævnt født 1774 i Vester Vistorp, Grove sogn, som søn af Niels Larsen og hustru Anne Cathrine Christensdatter af Vester Vistorp. Døbt i Haderup kirke dominica XXII post trinitatem (= 22. søndag efter trinitatis = 30.10.1774). "Båren til dåben af Karen Christensdatter af Neder=Simmelkier. Faddere: Anders Nielsen, Jens Sand, Ole Barslund."

Han var gårdmand og senere boelsmand i Neder Feldborg.

Det har ikke med sikkerhed kunnet fastslås, hvornår og hvor han døde. Der er på dette tidspunkt flere i Haderup boende personer, der hedder Christen Nielsen. Af Haderup kirkebog 1855 fremgår det, at en CHRISTEN NIELSEN af Hessellund, Grove sogn, døde den 25.3.1855 i Hessellund, begr. 5.4.1855 på Haderup kirkegård, 81 år gl. Han var altså også født i 1774, og det ses af FKT 1845, at han var født i Haderup. Men denne Christen Nielsen blev viet den 15.8.1815 i Karup kirke til pigen KIRSTEN SØRENSDATTER af Hessellund, født 1786 i Haderup ifølge FKT 1845, og ægteparret sad ved FKT 1834 som gårdfolk i Hessellund og havde da flere børn, af hvilke de 2 ældste er: Lars Christensen, født 31.5.1818, og Christen Larsen Christensen, født 1824.

1. ægteskab: "Dom. 2. Advent den 8.12.1811 blev ungkarl CHRISTEN NIELSEN og pigen IDE JENSDATTER af Neder Feldborg copuleret i Haderup kirke.

Ide Jensdatter er født 1771 i Haderup. Hun døde 1813 efter fødsel af sit første barn. "4. advent søndag den 19.12.1813 jordet Christen Nielsens kone fra Neder Feldborg Ide Jensdatter, 42 år."

I dette ægteskab er der 1 datter: 1).

1) MAREN CHRISTENS DATTER, født 1813, formentlig 4.12., da barnet blev hjemmedøbt. "Dom. IV. adv. den 19.12.1813 døbt et pigebarn for Christen Nielsen og Ide Jensdatter af Neder Feldborg kaldet MAREN. Knud Jensens kone i Høstrup bar det. Jens Pedersen, Jens Andersen, Christen Jacobsen og søster Johanna, alle af Neder Feldborg, var faddere." Barnet blev døbt ved moderens bære.

Maren døde 1814. "4. sø. efter Hellig 3 Konger 30.1.1814 jordet Christen Nielsens barn MAREN fra N. Feldbørg, 7 uger."



2. ægteskab: "Viet 3. søndag efter påske den 1.5.1814 i Haderup kirke enkemand CHRISTEN NIELSEN af Neder Feldborg og pigen ANE CHRISTENSDATTER af Brøbeckhuus i Borbjerg sogn."

ANE CHRISTENSDATTER er født 1783 i Brødbæk, Borbjerg sogn. Hendes forældre og søskende fremgår af efterfølgende oversigt fra FKT.

FKT 1.7.1787 - BORBJERG - BRØBEK - 2. familie - 1 gård:

Christen Jensen, 50 år, gift, 1. ægteskab, gårdmand og husbond.

Ane Christensdatter, 49 år, gift, 1. ægteskab, hans kone.

Jens Christensen, 9 år, deres barn.

Christen Christensen, 8 år, do.

Ane Christensdatter, 4 år, do.

3 tjenestefolk.

I dette ægteskab er der 3 børn: 2) - 4).

- 2) IDE CHRISTENSDATTER, født 31.10.1815 i Neder Feldborg, Haderup sogn, datter af Christen Nielsen, boelsmand i Neder Feldborg, og hustru Ane Christensdatter. Hjemmedøbt 31.10.1815. "Dåben confirmeret 3.12.1815 i Haderup kirke. Peder Jensens kone i Over Feldborg bar barnet, pigen Bodil Nielsdatter stod hos. Faddere: Lars Sørensen, gårdmand i Neder Feldborg, Jens Larsen, husmand sammesteds, Niels Jepsen, ungkarl fra Øst Vistorp."
- 3) JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN, født 12.12.1820 sammesteds, hjemmedøbt s.d., søn af Christen Nielsen og Ane Christensdatter, gårdfolk i Neder Feldborg. Dåben confirmeret 4.2.1821 i Haderup kirke. Lars Sørensens kone i Neder Feldborg bar barnet, Maren Knudsdatter fra Høstrup stod hos. Faddere: Jeppe Nielsen i Vistorp, Lars Sørensen i Neder Feldborg, Mads Bak, ibidem."
- 4) MARIANE CHRISTENSDATTER, født 1823 i Neder Feldborg, Haderup s.

FKT 18.2.1834 HADERUP - NEDER FELDBORG - 1 boelssted:

Christen Nielsen, 57 år, gift, landmand og avlsbruger.

Ane Christensdatter, 51 år, gift, hans kone.

Ida Christensdatter, 19 år, ugift, barn.

Jens Christian Christensen, 14 år, barn.

Mariane Christensdatter, 11 år, barn.

A N N E N I E L S D A T T E R

er født 1777 i Vester Vistorp, Grove sogn, som datter af Niels Larsen og hustru Cathrine Christensdatter af Vester Vistorp.

"13.4.1777 døbtes i Haderup kirke Niels Larsens pigebarn kaldet ANNE. Niels Haderiis hans kone bar det. Faddere: Jens Sand, Niels Haderiis, Mette Sand, Mette Barslund."

Anne Nielsdatter døde 22.4.1845 i Over Feldborg, begravet 1.5. 1845 i Haderup, "enke efter afdøde avlsbruger Christen Nielsen Kusk fra Dalgaard i Hodsager, nu aftægtskone i Over Feldborg."

Ægteskab: "Dom. V. a trin. den 14.7.1811 blev ungarl CHRISTEN NIELSEN af Leergrav og pigen ANNE NIELSDATTER i Over Feldborg copulerede i Haderup kirke."

CHRISTEN NIELSENS SLÆGT.

Christen Nielsens farfader er NIELS ANDERSEN, landmand i Øster Vistorp.

Christen Nielsens fader er NIELS NIELSEN, landmand i Øster Vistorp, søn af ovennævnte. Hans dåb 1747 i Haderup kirke fremgår - om end meget utydeligt - af kirkebogen: "Den 2. søndag i fasten (= 26.2.) blev døbt Niels Andersens barn i Øster Vestorp kaldet NIELS. Konen, som bar det, var Boel Sørensdatter, ibidem. Povel Knudsen og Christen Uregaard af Eidom og Inger Andersdatter af Eidom og Boel Gindeskou af Gindeskov (var faddere)."

Teksten i kirkebogen er i en meget dårlig forfatning. Da den anførte lokalitet er tydet som Eidom, og da denne er beliggende ved Horsens, skal Eidom muligt betegne "ibidem" (sammesteds), således at alle faddere er fra Øster Vistorp bortset fra Boel Gindeskou, der er fra Gindeskov.

NIELS NIELSEN, gårdmand i Øster Vistorp, var gift 2 gange. Navnet på hans første hustru, Christen Nielsens moder, er ikke kendt. Hans 2. hustru ANNE CHRISTENSDATTER - Christen Nielsens stedmoder - er født 1769. I sidste ægteskab er der datteren JOHANNE NIELSDATTER, født 1791.

CHRISTEN NIELSEN var født 1775 i Øster Vistorp, Grove sogn, som søn af nævnte Niels Nielsen, gårdmand i Øster Vistorp. Faderen Niels Nielsen døde 29. 11.1831 i Over Feldborg, 84 3/4 år gammel.

Ved sin død havde han ophold hos sønnen Christen Nielsen Kusk, gårdmand i Over Feldborg.

CHRISTEN NIELSEN var som nævnt gårdmand i Over Feldborg, senere på Dalgaard i Hodsager sogn. Han døde som gårdmand i Hodsager den 17.2.1844, 61 år gammel, begravet 3.3.1844.

Christen Nielsen kaldtes som det ses ved tilnavnet KUSK. Ifølge traditionen i familien havde han været herskabskusk på Lergrav i Aulum sogn. Flere af hans efterkommere har båret navnet Kusk.

FKT 18.2.1834 HADERUP - Feldborg skoledistrikt:

1 gård - gårdmand og avlsbruger.

Christen Nielsen, 58 år, gift, husbond.

Ane Nielsdatter, 56 år, gift, hans kone.

Nicolai Christensen, 16 år, ugift, søn.

Karen Pedersdatter, 69 år, indsidder og daglejer.

Peder Mortensen, 41 år, indsidder og tømmermand.

Marie Jensdatter, 32 år, gift, hans kone.

Sidstnævnte ægtepar har 4 små børn.

FKT 1.2.1845 HADERUP - Over Feldborg - 1 gård:

Niels Christensen, 34 år, gift, f. i Haderup, gårdmand.

Ane Cathrine Jensdatter, 35 år, gift, f. i Sevel sg., hans kone.

Nicoline Nielsdatter, 4 år, f. i Haderup, deres barn.

1 tjenestekarl.

Ane Nielsdatter, 67 år, enke, f. i sognet, aftægtskone.

Niels Christian Christensen, 31 år, f. i sognet, gift, hendes søn.

Christen Nielsens og Anne Nielsdatters børn: 1) - 4).

1) NIELS CHRISTENSEN, født 1811 i Over Feldborg, Haderup sogn.

"Dom. XIX. a trinit. den 20.10.1811 døbt et drengbarn for Chr. Nielsen og Anne Niels-Datter i Over Feldborg kaldet NIELS. Moderens søster Bodill bar det. Peder Jensen, Lars Michelsen, begge af Over Feldborg, Mads Laursen af Neder Feldborg og Else Oles-Datter af Over Feldborg var faddere."

Niels Christensen, der døde 8.2.1891 i Vester Bjørnkær i Sevel sogn, var først gårdmand i Over Feldborg, se ovenover FKT 1845. Købte derefter ved skøde af 30.6.1854 gården Vester

Bjørnkær i Sevel sogn, på hvilken han sad fra 1854-59 og igen fra 1869-74, hvilket sidste år han solgte gården til sin søn JENS NIELSEN KUSK (født 4.12.1847 i Over Feldborg, død 8.11.1926 i Vester Bjørnkær som aftægtsmand).

Niels Christensen blev gift 1.7.1840 i Sevel kirke med ANNE KATHRINE JENSDATTER, født 23.1.1811 i Vester Bjørnkær, død 1.7.1886 som aftægtskone i Vester Bjørnkær, datter af gårdmand Jens Poulsen og Dorthe Jensdatter af Vester Bjørnkær i Sevel sogn.

- 2) NIELS CHRISTIAN CHRISTENSEN, født 1814, formentlig 2.3., hvilken dag han er hjemmedøbt. "2. påskedag den 11.4.1814 døbt et drengebarn for Christen Nielsen og Ane Nielsdatter i Over Feldborg kaldet NIELS CHRISTIAN. Mandens søster Johanne bar det. Peder Jensen og Laust Michelsen af O. Feldborg og Christen Nielsen af Neder Feldborg samt Anders Høys søster Else af O. Feldborg var faddere."
- 3) NIELS CHRISTENSEN, født 6.12.1816, hjemmedøbt s.d. Søn af Christen Nielsen og Ane Nielsdatter, gårdfolk i Over Feldborg. "Dåben confirmeret i kirken 14.2.1817. Kirsten Peder Jensens kone bar det, Inger Laust Michelsens datter stod hos. Faddere: Peder Jensen, grdm. i O. Feldborg, Anders Jensen, grdm. ibid., Laust Michelsen, grdm. ibid."
- 4) NICOLAI CHRISTENSEN, født 20.2.1818, hjemmedøbt s.d. Søn af Christen Nielsen Kusk og hustru Anne Nielsdatter, gårdfolk i Over Feldborg. "Dåben confirmeret i kirken 11.5.1818. Faddere: Peder Jensen, gårdmand i Over Feldborg, Laust Jensen, gårdmand, ibidem, Niels Laursen, ungarl, ibidem, Inger Laursdatter, pige, ibidem, Dorthe Jensdatter Jens Poulsens hustru i Vester Bjørnkær, Sevel sogn."

-----00000000000-----

BILAG C med stamtavle for Inger Andersen gift Munch som efterkommer efter stamfaderen Lars Nielsen Kræmmer.

C H R I S T E N   L A S S E N   N I E L S E N

er født 1779 i Vester Vistorp, Grove sogn. "Dom. XVII a trin. den 26.9.1779 døbt Niels Larsens barn udi Vester Vestorp kaldet CHRISTEN LASSEN. Niels Larsens søster Anne Kirstine bar det. Niels Grove, Jens Sand, Maren Simmelkier, Mette Sand og Kiersten Finderup var faddere."

Christen Lassen Nielsen var gårdmand, først i Vester Vistorp, senere i Øster Vistorp. Døde her 29.12.1844, "begr. 5.1.1845 i Haderup, husmd. og avlsbruger i Ø. Vestorp, 65 1/4 år + 3 dage gl."

Egteskab: "Dom. XVII a trin. den 6.11.1811 blev ungtkarl CHRISTEN LASSEN NIELSEN og pigen ANNE CHRISTENS-DATTER af Groue copulerede i Haderup kirke."

ANNE CHRISTENS-DATTER er født 1787 i Neder Feldborg, Haderup sogn, som datter af CHRISTEN MADSEN og MAREN CHRISTENSDATTER i Neder Feldborg. "Døbt Dom. Omnium, søndag den 4.11.1787 i Haderup kirke. Pigen Maren Svendsdatter af Simmelkier bar barnet. Svend Christensen af Simmelkier, Peder Staulund, Jens Pedersen og Peder Larsens pige i Neder Feldborg var faddere."

Anne Christensdatter døde 13.12.1865 i Øster Vistorp, "aftægtsenke i Øster Vestorp, begravet 21.12.1865 i Haderup, 77 år gl."

Anne Christensdatter havde en søster ANNE CATHRINE, født 1790, døbt 24.5.1790, nævnt nedenfor som fadder ved dåb af barn nr. 3) Maren. Anne Cathrine Christensdatter blev gift 1818 og døde 22.4.1819 i Grovegaard efter fødsel af sit første barn - "blev efter at have været i barnsnød i 5 dage forløst med et dødfødt drengbarn og døde 4 dage efter, begravet 2.5.1819."

FKT 18.2.1834 - HADERUP - VISTORP - 1 gård:

Christen Lassen Nielsen, 55 år, gift, gårdmand.

Anne Christensdatter, 47 år, gift, hans kone.

Deres børn: Maren, 17 år, Niels, 12 år. Christen, 10 år.

Mette, 6 år. Marianne, 4 år.

Deres børn: 1) - 8).

1) ANNE CATHRINE CHRISTENSDATTER, født 1812, datter af Chr. Lassen Nielsen i Vester Vistorp og Anne Christensdatter. Døbt 15.11.

1812 i Haderup kirke. "Niels Larsens datter Mariane bar barnet. Jens Sand, Jeppe i Øster Vestorp og søn Niels, Kiersten Peders-Datter i Neder Feldborg var faddere."

- 2) CHRISTEN CHRISTENSEN, født 1815, hjemmedøbt 5.4. Fremstillet 28.5.1815 i kirken. Moderens søster Mette bar barnet.  
Død som spæd, begravet 2.7.1815, gl. 2 mdr. 3 uger 2 dage.
- 3) MAREN CHRISTENS DATTER, født 27.5.1817, hjemmedøbt s.d. Dåben confirmeret 6.7.1817 i Haderup kirke. "Faddere: Jens Sand, husmand i Vester Vestorp, Jens Pedersen, gårdmand i Øster Vestorp, Niels Jepsen, ungkarl, ibid., Ane Cathrine Christensdatter, pige fra Grove, Niels Pedersens pige."  
Viet 1.8.1840 i Haderup kirke til JACOB SØRENSEN, født 8.8.1816 i Haderis, gårdmand i Haderisgaard, død som aftægtsmand 3.3.1873. - Maren Christensdatter døde 1907 i Haderisgaard.
- 4) ANE CATHRINE CHRISTENS DATTER, født 19.9.1819, hjemmedøbt s.d. Fremstillet 31.10.1819 i kirken. Maren Nielsdatter Laust Christensens kone i Grove bar, Dorthe Marie Christensdatter stod hos.
- 5) NIELS CHRISTENSEN, født 3.3.1822, hjemmedøbt s.d. Dåben confirmeret 8.4.1822 i kirken. Mariane Nielsdatter af Vistorp bar barnet, Dorthe Marie Christensdatter af Vistorp stod hos.  
Viet 31.5.1853 i Haderup kirke ungkarl NIELS CHRISTENSEN, Egelund, og pige ANE JOHANNE NIELSEN i Egelund, 34 år gl.
- 6) CHRISTEN CHRISTENSEN, født 29.10.1824, hjemmedøbt s.d. Fremstillet 26.12.1824. Maren Nielsdatter, Grove, bar barnet.
- 7) METTE CHRISTENS DATTER, født 23.3.1828, hjemmedøbt s.d. Fremstillet i kirken 27.4.1828. Båret af Else Jepsdatter, Vistorp.
- 8) MARIANE CHRISTENS DATTER, født 27.7.1830 i Øster Vistorp, datter af selvejergårdmand og avlsbruger Christen Lassen Nielsen og hustru Ane Christensdatter, boende Øster Vistorp. Døbt i kirken 12.9.1830. "Båret af gårdmand og avlsbruger Hendrich Pedersens hustru Mariane Nielsdatter i V. Vestorp. Øvrige faddere: gårdmand Hendrich Pedersen af V. Vestorp, gårdmand Christen Jepsen med hustru Kirstine Ane Mouritzdatter, begge af Øster Vestorp, samt husmand Niels Christensen på Øster Vestorp Mark."



# **IDUM-GRENEN ◦**

**ANDERS MARKVORSEN**

**OG INGER CHRISTENSDATTER \*\***

**MAREN ANDERSDATTER \***

I D U M - G R E N E N

Peder Christensen, Idum, giver i sin i 1951 på eget forlag udgivne bog "Idum sogn" beskrivelser af en lang række gamle gårde og deres beboere i Idum sogn. Sognet er beliggende umiddelbart vest for Holstebro, og dets nordgrænse er Storåen. To åer Idum å og Gryde å skiller sognet i 3 dele: Vestersognet vest for Idum å, Østersognet øst for Gryde å og Mellemsognet beliggende mellem de 2 åer. 2 gårde eller samlinger af gårde befinder sig i sognets nordøstlige hjørne: IDUMLUND og NIBSBJERG. Disse lokaliteter har relation til denne slægtsbog og skal derfor omtales nærmere, idet vi herunder benytter oplysninger fra Peder Christensens foran omtalte bog.





I D U M L U N D

er i dag en samling gårde og huse. Oprindeligt har der kun været 1 gård, og det har været en af de tidligste beboelser i sognet. I dag er der 3 gårde, der bærer navnet: IDUMLUND, MELLEMLUND og ØSTER IDUMLUND.

Neden for bakken, hvor nu Idumlund ligger, løber to små strømme sammen, umiddelbart før de falder ud i Storåen. I trekanten mellem disse strømme, der sikkert i tidligere tid var en del mere vandrig, er det sandsynligt, at den første nybygger på bopladsen ved Idum å har opført sin bolig. Det er da vel senere blevet til 2 boliger, en nord og en syd for den østre strøm. Eftersom tiden gik, og det opdyrkede areal udvidede sig mod syd, er vel den ene af gårdene flyttet op på bakketoppen og er bleven til to, senere tre gårde. Imens er der så fra den anden gård, "Nørgård", udflyttet Østerlund og vel også Nibsbjerg. Senere er fra Idumlund udflyttet Stroustrup, Tamstrup og Revning og fra Stroustrup igen Øje, Vejgård, Køl og Æst.

År 1600 var der to gårde i Idumlund, en større og en mindre. Den største gård havde dengang to fæstere. Det var der senere også på den anden gård. Hvornår der fremstod 3 gårde, er vanskeligt at få klarlagt. Det skete formentlig først endelig i 1797, da gårdene blev erhvervet til selveje. Vi vil kun beskæftige os med den ene af de 3 gårde, nemlig

Ø S T E R I D U M L U N D

der sandsynligvis som de fleste andre gårde havde mistet sin selvstændighed i Grevefejden og således været fæstegård siden 1534. I 1677 var der 2 fæstere i gården, og de var så dårligt stillet, at de kun havde 1 hest og 1 ko. I 1600-tallet var det yderst dårlige tider for landbruget. Mange brug lå øde. Hærgen og plyndring fra fremmede troppers side (Wallenstein, svenskerne) havde i høj grad bidraget hertil.

I bilag A til nærværende slægtsbog er der en oversigt over de beboere, der sad på Øster Idumlund i 1700-tallet. Fæsteren Knud Pedersen døde i 1724, og hans enke KIRSTEN NIELSDATTER blev gift med CHRISTEN MICHELSEN. Om en tragisk hændelse umiddelbart efter

deres bryllup beretter Peder Christensen følgende: "Natten mellem den 6. og 7. april udbrød, som det hedder i tingbogen, en ulykkelig ildebrand, der lagde det for begge familier (der var som bekendt 2 fæstere) sammenbyggede stuehus i aske. Som vidner mødte på tinget Niels Laursen og Laurids Nielsen, Idumlund, Christen Nielsen og Christen Jensen, Stroustrup, samt Anders Nirlsen, Ifue (= Øje), som forklarede, at ingen vidste, hvordan ilden var opkommen, og som det var tørt og stærk blæst, var ingen redning mulig, samt at der var brændt en del ædekorn og sædekorn, og at der havde været ild i laden, som lykkelig var bleven slukket. Stuehuset var 16 fag."

Om Christen Michelsen anfører Peder Christensen videre: "Kirsten døde 1734, 50 år gammel, og i skiftet efter hende meddeles, at der var 4 børn af 1. ægteskab, af hvilke den ældste datter Ingeborg var gift med Poul Nielsen, Harrestrup, og af sidste ægteskab en søn Knud, som senere boede i Helsig i Råsted sogn. Christen Michelsen må på dette tidspunkt have arbejdet sig frem gennem de dårlige tider, thi han akkorderer om børnenes arv, og det gjorde man ikke, hvis boet kunne udregnes, så der blev gæld. For den anden fæster, den gamle Christen Christensen, var det ikke gået så godt. Han blev samme år sat fra gården og døde året efter.

CHRISTEN MICHELSEN, som dette år blev gift med MAREN PEDERSDATTER fra Hestbjerg, overtog da begge gårdpanter, som efter hans død 1775 overtoges af sønnen PEDER, født 1739. Kort forinden havde Peder giftet sig med den purunge INGER CHRISTENS DATTER fra Nagstrup. Af deres 7 børn blev den næst yngste Peder Christian gift med Ane Henriksdatter fra Skræddergård i Asp. 1797 fik Peder skøde på gården, tinglæst 5.2.1798 (han var altså ikke længere fæster). 7 år efter døde han. Inger overlevede ham i 23 år."

Med MAREN PEDERS DATTER, der vel var født ca. 1716, fik CHRISTEN MICHELSEN 11, måske 12 børn. Af dem levede 9 ved skiftet i 1775.

SKIFTE 26.6.1775 efter CHRISTEN MICHELSEN, Idumlund.

I Stenumgårds skifteprotokol 1733-96 er der skifte efter Christen Michelsen, Idumlund, den 26.6.1775:

Enken: Maren Pedersdatter.

Deres børn:

- 1) Peder Christensen, 36 år (født 1739).
- 2) Christen Christensen, 26 år (født 1749?).
- 3) Peder Christensen, 24 år (født 1751?).
- 4) Jens Christensen, 17 år (født 1758?).
- 5) Karen Christensdatter, 33 år (født 1742), gift med Jens Iversen, Harrestrup i Felding.
- 6) INGER CHRISTENSDATTER, 30 år (født 1744), gift med ANDERS MARQVORSEN NEBSBERG i Idum.
- 7) Anne Christensdatter, 25 år (født 1749), gift med Mogens Nielsen Kirchebye, Idum.
- 8) Kiersten Christensdatter, 31 år (født 1747), ganske vankundig.
- 9) Maren Christensdatter, 14 år (født 1761?), hjemmевærende.  
Den ældste søn Peder blev formynder for den vankundige.  
Lauværge: Søren Nielsen, Idumlund.

Christen Michelsens og Maren Pedersdatters BØRN IFØLGE IDUM KIRKEBOG. Det synes, som om ægteparret har stået i et ekstraordinært godt og intimt forhold til præstefamilien, idet de fleste af børnene er båret til dåben af præstens hustru ("min hustru"). Dette kan have sin rigtighed, men forholdet er ifølge kirkebogen det, at præstens hustru i stort omfang optrådte som bækone ved dåb.

- 1) KIRSTEN, født 1736. "Blev festo denunciation. Mariæ (25.3.1736) båret til dåb af min hustru."  
Død 1 måned gl.
- 2) PEDER, født 1739. "Døbt den 27. marts, som var Langfredag. Båren til dåb af min hustru."
- 3) CHRISTEN, født 1741. "Blev Dom. Esto mihi (12.2.1741) båret til dåben af min søsterdatter Augusta Hornbeck."  
Død 10 uger gl. "Jordet Dom. 3 post Pascha - den 23.4.1741."
- 4) KAREN, født 1742. "Døbt Dom. 16. post trin. (9.9.1742). Båren til dåben af min hustru."
- 5) INGER, født 1744. "Døbt Dom. 3. adv. (13.12.1744). Båren til dåb af min hustru."

- 6) KIRSTEN, født 1747. Døbt Dom. Invocavit (19.2.1747). "Båren til dåb af min hustru."
- 7) ANNA, født 1749. "Døbt 5. søndag i Fasten (23.3.1749) og båren af moderens søster Zitsel."
- 8) CHRISTEN, født 1751. "Døbt Dom. Lætare (21.3.1751) og båren til dåben af min hustru." - "4 mark ved barnet. 7 mark ved moderen."
- Her har præsten - ligesom andre steder i kirkebogen et lille regnskab over sine private indtægter ved sit kirkelige arbejde: 4 mark ved barnedåben og 7 mark ved barnemoderens introduktion i kirken efter fødslen.
- 9) PEDER, født 1754. "Døbt den 11. maj (1754) og båren til dåben af Jens Sønderbechs hustru." - "Ved barnedåben 4 mark, ved moderen 6 mark 8 sk."
- 10) JENS, født 1756. "Hjemmedøbt 11. maj (1756) og 4. fredag efter Påske blev dåben publiceret, båren af præstens hustru." "4 mark - 6 mark 2 sk."
- 11) MAREN, født 1761. Er ikke fundet i kirkebogen, men nævnes ved skiftet 1775 som værende 14 år.

### N I B S B J E R G

får følgende omtale af Peder Christensen i hans bog Idum sogn:

"Nibsbjerg er vist engang udflyttet fra Østerlund. 1547 hørte den under Tvis kloster, og 1610 tilhørte den Ivar Munk. Fæsterens navn var Jens.

Det var sikkert allerede dengang begyndt at gå tilbage med ejendommen, og Jens har nok haft mere at døje med end den stridbare nabo i Idumlund.

I et tingsvidne 18.11.1648 forklares, at Lilleåen (Råsted å) havde overskyullet engene og belagt dem med et sandlag af indtil en alens tykkelse, og i ældre tingsvidner berettes om flere af den slags katastrofer, så Jens og hans søn Peder Jensen har nok haft mere at slås med end Wallensteins røverskarer.

Ved matrikuleringen 1688 hedder det: "Nesbjerg øde boel. Er et

stykke hedejord med lyng ganske begroet, som udi langsommelig tid haver været uden bygning." Markbogen samme år fortæller: "Denne Nebsbjerg Mark ligger øde, og mange tider, at Storå går over den, af hvilken årsag boligen er bleven øde, så og jorden fordærvet af flysand, som kom af samme Storå."

Det gik altså sådan, at mennesket for en tid blev den svagere part i kampen mod naturkræfterne, og den opskyllede sand trængte ved vindens hjælp langsomt kulturen tilbage, mens lyngen triumferende stak hovedet op gennem sandlaget og om efteråret bredte sit blomstertæppe, hvor før seglen og leen havde samlet rugens strå.

Der vedblev dog at være beboere på stedet. 1644 blev Niels Jensen gift med Else Christensdatter af Nibsbjerg, måske Peder Jensens enke, og den gamle Margrethe Truelsdatter, som blev begravet 1653, er måske Jenses enke. Ved optællingen til kop- og kvægskat 1678 boede der en mand ved navn Knud, som endda havde en ko, så den langsommelig tid, som nævnes i matriklen, er ikke så meget lang endda.

Ret længe fik den heller ikke lov til at ligge øde, thi ved århundredskiftet boede ANDERS MOGENSEN (MURERMESTER) der. Hans første hustru døde 1712, 44 år gl. Hans anden kone MAREN OLUFSDATTER blev enke 1733, da Anders omkom under redningsforsøg ved branden i Holstebro. Branden 1733 er en af de mest ødelæggende, som nogensinde har hærget Holstebro...

Hvad Anders udrettede på den valplads, hvor det gjaldt hans liv, vides ikke, men skiftet efter ham fortæller, at dåd har han øvet. Der er 2 køer, 10 får med lam og 4 beder. Skiftet slutter med et overskud på 11 rdl., et ret sjældent forhold dengang. Dette er vel noget af en bedrift på en tid, da 10 pct af landets landbrug lå øde.

Om Maren blev gift igen? Naturligvis, kan man ikke få en murer, får man nøjes med en skrædder. Dette være ikke sagt til forklejning af Poul Pedersen (Skrædder). Der vides intet ufordelagtigt om ham. Han og Maren boede i Nibsbjerg i over 30 år.

ANDERS, en søn af Marens ældste datter ANE JOHANNE, der 1739 blev gift med MARKVOR PEDERSEN fra Sønderlund i Måbjerg, har sandsynligvis været dem til hjælp på deres gamle dage, thi han fik fæ-

stet efter dem og blev 1770 gift med INGER, CHRISTEN MICHELSENS datter fra Idumlund. De havde 9 børn. Inger døde i 1807, og kort tid efter afhændede Anders ejendommen, som han 1797 havde fået skøde på, til Mads Pedersen..."

SKIFTE 5.6.1734 efter ANDERS MOGENSEN af Nibsbjerg.

Stenumgårds godsarkiv - skifteprotokol 1733-1796 - arkiv-nr.

G 436 lb.nr. 1.

Skifte den 5.6.1734 på Nibsbjerg i Idum sogn efter salig ANDERS MOGENSEN, som ved døden den 22. juli 1733 udi ildebranden i Hols-tebroe blev nedlagt.

Til stede: Enken MAREN OLUFSDATTER med hendes tiltagne lauværge Thorvald Nielsen udi Nørgaard.

Efterladte børn:

- 1) OLUF ANDERSEN, 11 år. Formyndet: Niels Lund.
- 2) KRISTEN ANDERSEN, 6  $\frac{1}{2}$  år. Formyndet: Bertel Nørgaard.
- 3) ANE JOHANNE ANDERSDATTER, 18 år. Formyndet: Laust Lund.

ANNE JOHANNE ANDERSDATTERS DÅB - Idum kirkebog 1716:

"Den 2. august (1716) blev ANDERS MUURMESTERS datter ANNA JOHANNA hjemmedøbt og dåben Dom. 14. a trin. confirmeret. Faddere var Olle Madsen i Søbye udi Rind sogn, Mads Østerlund, konen og Maren Jensdatter Østerlund og Mette Ebbesdatter af Høgstbroe."

ANNE JOHANNE ANDERSDATTERS TROLOVELSE OG VIELSE 1739:

"MARKVOR PEDERSEN og ANNE JOHANNE ANDERSDATTER af Nepsberg blev den 12. februar 1739 trolovede i Nepsberg og Festo annunciatio Mariæ (25.3) ægteviiede i Idum kirke."

VIELSE af ANDERS MARKVORSEN og INGER CHRISTENSDATTER i 1769.

Idum kirkebog 1769: "Trolovede torsdagen den 16. martii 1769 ANDERS MARKVORSEN af Nepsberg og Christen Michelsen af Idumlund hans datter INGER CHRISTENSDATTER i fæstmøens forældres gård. Den 9. juli 1769 blev de ægteviiede. 9 rdl. 14 mark, brudefølget hver 2 croner."

De sidste bemærkninger vedrører sognepræstens private regnskab. Det er hans indtægt af den kirkelige handling. Croner var en ældre mønt. Måske var det finere eller muligt mere lykkebringende

at ofre med den slags mønter end de mere almindelige gangbare mønter.

SKIFTE 30.5.1807 efter INGER CHRISTENSDATTER af Nibsbjerg.

Ulfborg-Hind herreders skifteprotokol 1805-16 fol. 131-132 (Landsarkivets nr. B 80 A lb.nr. 163).

Vurderingsforretning og skifte den 30.5.1807 i Nebsberghuus efter Anders Marcussens (!) afdøde hustru Inger Christensdatter.

Enkemanden: ANDERS MARCUSSEN (der burde stå MARKVORSEN).

Børn:

1. POUL ANDERSEN.
2. CHRISTEN ANDERSEN
3. MARKUS ANDERSEN.
4. ANE ANDERSDATTER.
5. MAREN ANDERSDATTER.
6. KIRSTEN ANDERSDATTER.

MAREN ANDERSDATTERS DÅB 1780 i Idum kirke.

"Den 14. octobris (1780) blev Anders Nebsberg og hustru deres pigebarn hjemmedøbt og kaldet MAREN. Den 22. ditto blev dåben publiceret i kirken, da Christen Marqvartsens hustru af Sønderlund i Måbjerg sogn bar barnet. Jens Jensen fra Harrestrup, Peder Lunds broder og hustru, Just Marqvartsen var faddere."

MAREN ANDERSDATTER blev gift ca. 1808 med SØREN JACOBSEN, gårdmand i Haderis, sognefoged i Haderup sogn.

-----00000000000000000000000000000000-----

Se BILAG D med stamtavle ANDERS MOGENSEN MURERMESTER og efterkommere til MAREN ANDERSDATTER.

NIBSBJERG

ANDERS MOGENSEN, murermester  
- fæster på Nibsbjerg. Død  
1733 ved branden i Holstebro

Hans 1. hustru  
døde 1712, 44  
år gl.

Gift 2.g. med  
MAREN OLUFSDT.  
Efter mandens  
død i 1733 g.

2.g. med POUL PEDERSEN, skræd-  
der - boede i 30 år som fæste-  
re på Nibsbjerg.

Marens og Anders Mogensens æld-  
ste datter ANE JOHANNE ANDERSDT.  
blev 1739 gift med MARKVOR (MAR-  
QVART) PEDERSEN fra Sønderlund  
i Måbjerg sogn, som blev fæster  
på Nibsbjerg.

Deres ene søn ANDERS MARKVORSEN,  
født ca. 1740, overtog ca. 1765  
gårdfæstet efter forældrene og  
blev skødehaver og selvejer af  
Nibsbjerg i 1797. Gift 1770 med  
INGER CHRISTENSDATTER, f. 1745,  
datter af Christen Michelsen og  
hustru Maren Pedersdatter, Idum-  
lund. Inger døde 1807, og kort  
efter afhændede Anders gården  
til Mads Pedersen. 9 børn.

En datter af dem MAREN ANDERSDT.  
født 1780 i Nibsbjerg, Idum sg.,  
blev gift ca. 1808 med SØREN JA-  
COBSEN (1781-1852), gårdmand i  
Haderiis, sognefoged i Haderup.  
Se om ham under HADERIIS-LINIEN.

ØSTER IDUMLUND

I beg. af 1700-tallet blev Chr.  
Christensen og Knud Pedersen fæ-  
stere på Øster Idumlund. KNUD  
PEDERSEN var født i Estrup i I-  
dum sg. og var en sønnesøns søn-  
nesøn af den gl. Christen Tøm-  
mermand (Christen Christensen)  
til Estrup. Knud var gift med en  
slægtning KIRSTEN NIELSDATTER  
fra Øje, datter af Niels Larsen  
og Kirsten Bertelsdatter i Øje  
(Ifu). Begge hendes forældre var  
i 2. ægteskab. De fik foruden  
Kirsten 3 sønner. Af børnene kom  
Christen til Vejgård, Bertel til  
Nagstrup, Kirsten til Idumlund  
og Anders til gården i Øje.

Knud Pedersen døde 1724.

Hans enke KIRSTEN NIELSDATTER  
giftede sig med CHRISTEN MICHEL-  
SEN af Idumlund. Kirsten døde  
1734, 50 år gl. Der er 4 børn.

CHRISTEN MICHELSEN kom i 2. æg-  
teskab med MAREN PEDERSDATTER  
fra Hestbjerg i Idum sg. Christ-  
en døde i 1775, skifte 26.6.  
I dette ægteskab er der ifølge  
skiftet 9 børn. Af dem kan næv-  
nes: 1) Deres søn PEDER, f. 1739,  
som fik gårdfæstet.  
2) Deres datter INGER CHRIST-  
ENSDATTER, født 1745, som  
blev gift med ANDERS MAR-  
KVORSEN, Nibsbjerg, se  
venstre kolonne.



## N A V N E R E G I S T E R

ALBERT, Maria Adel Jean	70	ANDERSEN, Ida Irene	58
ANDERSDATTER, Ane	18,19	" Inger	56,67,94
" Ane Johanne	115	" Inger Dorthea	76
" Ane Kirstine	50	" Inger Halm	73
" Anne	10	" Inger Marie	60
" Anne Marie	10	" Jakob	49,59,67-74
" Karen	18,20	" Jakob Halm	72
" Maren	40,41	" Jens	18,20
" Maren	116	" Jens	48,52
" Mette	10	" Jens Carlo	70
ANDERSEN, Alfred	56	" Jens Gunnar Hallum	77
" Alice	52	" Jens Kristian Nygaard	57
" Anders	48	" Jens Martin	55
" Ane Johanne	53	" Jens Ove Hallum	78
" Ane Kirstine	50	" Jette Hallum	78
" Ane Marie	55	" Jørgen	55
" Anna Tove	58	" Karin	60,71
" Birgitte	52	" Kjeld	62
" Birthe Lydia	70	" Klara	63
" Bo Halm	72	" Kurt Hallum	78
" Charles	57	" Laila	71
" Charlotte	62	" Lars Christian	54,56
" Christen	63	" Lonny	71
" Conny Skov	55	" Lydia Dagny	72
" Doris Thea	58	" Maj-Britt Hallum	62
" Dorthe Henriette	56	" Maren	116
" Dorthea	64,82	" Margit	61
" Dorthea Marie	47,48	" Martin	49,51-66
" Egon Halm	70	" Martin Hallum	62
" Ejner	56,62	" Merethe Hallum	62
" Eva Irene	71	" Mogens Lund	61
" Gitte	60	" Mona	71
" Grethe	62	" Morten	63
" Gunnar	70	" Niels 18,45-52,75-78,104	
" Harry	70	" Niels Halm	69-73
" Henrik	71	" Pau Halm	72
		" Povl Erik	60

HERMANN	Ane Margrethe	48	JENSDATTER, Ide	102
HILLIGSØE, Gerda		89	" Karen	10
HINGE, Jens Christensen		44	" Karen	13,14
HJULMAND, Christen		10	" Maren	17
HØEGH, Else Kirstine		80	" Marine	25
HØJLUND, Birthe		66,83	" Sidsel Catharina	13,14
IVERSDATTER, Johanne		97	JENSEN, Agnes Kathrine	49
IVERSEN, Mette Kathrine Pedersen		59	" Alice Mark	53
JACOBSDATTER, Inger		45,47-50	" Anders	3,13-20
" Maren		43	" Bodil Abildgaard	72
JACOBSEN,			" Brian Saaugaard	84
JAKOBSEN, Ane		46	" Christen Sougaard	42
" Bjarne		49	" Caroline	44
" Christen		17,36,79	" Else Margrethe Thatt	77
" Christine Katrine Chr.		90	" Jane Bjerg	87
" Efraim Kristensen		90	" Jensine Petrine	59
" Ejnar Otto Christensen		95	" Jens Peter Bjerg	87
" Else Kirstine		90	" Johnny Saaugaard	84
" Emilie		75	" Lars Erik	72
" Inga		95	" Leif Wissendorff	62
" Jakob		80	" Lene	62
" Jakob Sørensen		44	" Mia	62
" Johannes		49,75	" Minna Agnethe	77
" Jørgen		18	" Søren	13,14
" Kristen		45	" Vagn Dahl	84
" Kristen Kristensen		79	JEPPESEN, Ruth Gade	54
" Laurits Christensen		92	JOHANNESSEN, Anne Bente	64
" Lone		69	" Edel	63
" Marie Christensen		75,94	" Ejner	63
" Martin Kristen		89	" Kurt Ewald	64
" Niels Kristian		90	" Lene Irene	63
" Peder		35	JØRGENSDATTER, Kirsten	17
" Søren		36-42,44	JØRGENSEN, Annette Kjær	59
" Søren Kristian		45	" Eigil Kjær	59
JANGARD, Donald		94	" Karin Kjær	59
" Eric Johan		94	" Lene Kjær	59
" Karen Marie		94	KLAUSEN, Anders	46
JENSDATTER, Ane		13,14	" Arne	57
" Anne Kathrine		106	" Birgit	57
			" Kaj	57
			" Niels Thorvald	46,57

KOKBORG, Sved Aage	77	MADSEN, Erling Brun	88
KRISTENSEN, Bente Kirstine	58	" Gerda Sandhøj	60
" Jens Christian	58	" Jørgen Saaugaard	88
KRISTIANSEN, Ane Margrethe	45	" Karl	80
KROG, Birthe	76	" Niels	44
KRÆMMER, Lars Nielsen	97	" Per Anneberg	88
KUSK, Jens Nielsen	106	" Vilhelm	87
LADING, Anker	96	MARQVORSEN, Anders	115-116
" Brian Sougård	96	MEYER, Anja	55
" Mette Kristiana	96	" Birgit	55
" Tommy Sougård	96	" Dines	55
LARSEN, Niels	97-101	" Henning Gunnar	55
LAURITSEN, Ane Johanne	53	MICHELSEN, Christen	110
" Gitte Gade	54	MIKKELSEN, Valdemar	80
" Knud Erik	54	MOGENSEN, Anders	114-115
" Lisbeth	54	" Henry Saaugård	92
" Ludvig	53	" Niels Christian	91
" Martha Kirstine	53	" Preben Saaugård	92
" May-Britt Gade	54	MORTENSEN, Thor	76
" Peder	32	MUNCH, Anders	69
" Svend Aage	53	" Gunnar Andreas	68
" Ulla	54	" Kirsten	68
LAURSDATTER, Inger Kirstine	41	" Klaus Erik	69
LAURSEN, Agnes	46	" Lise	69
" Carl	53	" Søren	69
" Else Holch	55	MURERMESTER, Anders	114
" Jens Jørgen	53	MØLLER, Christen Rasmussen	3
" Kaj Ove	53	" Inger	59
" Kirsten Johanne	53	NIELSDATTER, Anna	98
" Kresten	46	" Anne	97,99,104
" Marie	46	" Dorthea	16,18,19
" Niels	46	" Karen	29
" Per Ivan	53	" Kirsten	110
LJUNGBECH, Jytte	92	" Maren	99
LUND, Karen	62	" Mariane	100
MADSEN, Alice Saaugaard	87	" Marie Anne	98
" Anna Brun	87	" Mette Marie	97,98
" Britta Anneberg	88	NIELSEN, Annette Marie Kirstine	58
		" Arne Roar	58

NIELSEN, Birgithe	46	PEDERSEN, Johanne Dorthea	52
" Birthe Marie Katrine	79	" Kirstine	89
" Birthe Kirstine	50,67,74	" Markvor	115
" Christen	18,19,104-105	" Ole Sougaard	56
" Christen	99,102-103	" Peder	25,29,30,31
" Christen Lassen	99	PERRET-GENTIL, Jacques	74
" Jan Carsten	58	POULSEN, Niels Kristian	93
" Jens	4,99	RASMUSSEN, Inger Marie	66,83
" Lars	97	RAVN, Ingeborg	85
" Lykke Lund	86	RIIS, Søren Jensen	4
" Niels & Niels Ejnar	95,104	RYTTERSGAARD, Maren Staunstrup	84
" Peder	100	SAAUGAARD, Andreas	89
" Peter	58	" Anna Elisabeth	85
" Signe Kjær	73	" Antonia Kristine	
" Søren	100	Marie Kathrine	80
" Tina Jette	58	" Astrid Kathrine	86
" Wisthi	100	" Birgit	89
NORDSIG, Søren	85	" Carsten	66,83
" Conni	85	" Christian Richard	84
NORMAN-CROSSE, Eric	46	" Ejvind	89
ODGAARD, Niels Kristian	48	" Erik	89
OLESEN, Peter	60	" Esther	65,82
" Vagn	60	" Ewald	65,82
OLUFSDATTER, Dorethe	28	" Henning	66,83
" Kirsten	28	" Jacob	65,83
" Maren	111	" Jakob	80,81
OLUFSEN, Peder	28,29	" Jens Møller	81
PEDERSDATTER, Johanne	28	" Kirsten Bøge	81
" Johanne	30,32	" Kristen Jacobsen	64,82
" Marie	28	" Kristen Kristensen	79
" Marie (Marine)	30,31	" Leif	66,83
" Maren	111	" Lone Elisabeth	66,83
" Mette	97	" Marie	88
" Sofie	25	" Mary Johanne & Martin	87
PEDERSEN, Ane	49,51-66	" Mary	80
" Christen	10	" Mette	65,83,84
" Else Margrethe	70	" Morten	65,83
" Erna Bøge	81	" Thomas	65,83
" Jacobb	30-36	" Vagn	66,83
" Jens Evald	56,95		

SCHMIDT, Anette Bjørnskov	52	SØRENSDATTER, Anne	12
" Inga Bjørnskov	52	" Birthe	4
" Karl Bjørnskov	52	" Else	4,8,34,42
" Poula	52	" Inger	42
" Vagn Bjørnskov	52	" Karen	4,7
" Åge Bjørnskov	52	" Marie	4
SKOTTENBORG, Allan	64	SØRENSEN, Anders	4,6,7
" Erik	64	" Anders	42
" Ib	64	" Asta Nonboe	85
" Lasse	64	" Birgit	61
SKOV, Henny	55	" Bjarne Nonboe	35
SMED, Niels Pedersen	17	" Charlotte	59
" Peder Nielsen	16	" Gunnar	63
SOUGAARD - SOUGÅRD, Christen	79	" Hanne Munch	69
" Christen Christensen	56,94	" Hans Erik	68
" Ejnar Otto Christensen	95	" Henning	63
" Henning	95	" Jacob	40,42-46
" Jette	96	" Jens	61
" Karen	56,95	" John	59
" Krista	93	" Kim	59
" Laurits Christensen	92	" Krista	63
" Maja	96	" Kristian	61
" Martin	89	" Laila Saaugård	85
" Aase	93	" Lilian	63
STEFFENSEN, Elsebeth	63	" Linda Saaugård	85
" Jan Birch	86	" Niels Martin	63
" Kaj	86	" Peder	28
" Kim Birch	86	" Peter Munch	69
" Otto Peter	86	" Søren	20
" Preben Saaugård	86	" Verner	58
" Rikke Helene	86	" Aage	60
" Ulla	86	THOMASEN, Allan & Gunnar & Helle	87
SØLUND, Kjell	53	THOMSEN, Jensine Kirstine Nygård	56
SØNDERGAARD, Birgit	65,82	TYGESEN, Birgit Sougård	93
" Jytte	65,82	" Hans Holm & Laurits Soug.	93
" Knud Erik	65,82	" Peter Holm & Thomas Holm	93
" Mette	61	VIRKELYST, Harald Erhardt	94
" Ole Riis	61	VOLLESEN, Dan	57
" Poul	65,82	" Flemming	57
" Valdemar Riis	61	VOLMERSDATTER, Kirsten	18



Bogens forfatter G. A. Munch

Fot. Elfelt, Kbh., 1965.

E F T E R S K R I F T.

Denne slægtsbog kunne yderligere have indeholdt en længere artikel om de gamle kirkebøger, specielt de kirkebøger, slægtens forfædre er omtalt i, men da bogen skal holdes inden for visse rammer, må jeg afstå fra at fremkomme med en redegørelse for en række af de interessante ting, der kendetegner de gamle kirkebøger.

Det kan oplyses, at gamle tekster fra kirkebøger, skifteproto-

koller og andet arkivmateriale, som er citeret i bogen, for at lette forståelsen ofte er omskrevet og tillempet til et moderne dansk, således at læserne bliver forskånet for besværet med en gammeldags retskrivning, der unægtelig kan virke noget tilfældig og undertiden ret forvirrende.

Med hensyn til billedmateriale har jeg søgt at få portrætter af så mange af slægtens ældre medlemmer som muligt og dertil foretrukket gamle interessante billeder.

Når denne bog betegnes som slægtsbog, skal dette ikke forstås på den måde, at bogen konsekvent bygger på de gammeldags genealogiske principper, altså den agnatiske slægtsfølge, der kun opererer med mænd som bærere af slægten. Bogen kan måske med større ret kaldes en familiebog.

Det er mit håb, at bogen vil medvirke til forøget slægtsfølelse og interesse for slægtens medlemmer.

Som slutord vil jeg gerne citere et af versene i Jeppe Aakjærs digt "Jylland" fra århundredskiftet - et vers, der lyder således:

Hvad var vel i verden det fattige liv  
 med al dets fortærende tant,  
 om ikke en plet med en dal og lidt siv  
 vort hjerte i skælvinger bandt!  
 Om ikke vi drog fra det yderste hav  
 for bøjet og rynket at stå  
     og høre de kluk,  
     de mindernes suk  
 fra bækken, vi kyssed som små!

Risskov, den 13. oktober 1979.

G. A. M U N C H.