



## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# MINE FORÆLDRE



af Søren Rasmussen

# MINE FORÆLDRE

## Kolofon

Forfatter: Søren Rasmussen

ISBN: 978-87-972254-8-6

Sat med Bahnschrift SemiLight

Tryk: [www.LaserTryk.dk](http://www.LaserTryk.dk)

Udgivelsesår: 2021

# FORORD

Dette er en del af fortællingen om mine forældre. To menneskers liv kan ikke fuldt ud beskrives, men det er muligt, at opliste en del faktuelle begivenheder og datoer. Jeg er så heldig, at de begge også har skrevet en del erindringer ned, på min opfordring. Således bliver det en langt mere levende og nærværende fortælling om deres liv, end hvis det alene var oplysninger hentet i dokumenter og i arkiver.

Min far, Bent Rasmussen, fortæller uden omsvøb om sin barndom og opvækst. Mens man i min mors ord, mere skal læse mellem linjerne. Derved kommer deres forskellige personligheder også til udtryk.

Jeg er meget interesseret i Koldings lokalhistorie og det er der meget af i denne bog. Min far er født i Kolding i 1932 og min mor er kommet hertil i 1957. De har begge været en del af byens liv siden de to årstal. For min fars vedkommende, har hans familie også haft et liv i byen og sat sig deres spor. Som borgmester har min far skrevet sig ind i byens historie, og det er både sjovt og interessant at læse om, men det er – efter min opfattelse – lige så interessant, med oplysningerne og fortællingerne om hans forældres og bedsteforældres liv i byen.

Jeg har selv den glæde, at være viceborgmester i Kolding Kommune da jeg skriver denne bog. Det har givet mange enestående oplevelser, som også er en del af byens historie. Det er en stor glæde og ære. Men igen, når denne historie skal skrives, så er det lige så interessant med hverdagens liv i Kolding i dag.



*Billede: Som viceborgmester i Kolding deltog jeg ved fejringen af 100 året for genforeningen, den 13. juni 2021. Forsinket af Covid-19. Det blæste en del og vinden tog ved Majestætnes smukke hat, så en hattenål faldt ud. Jeg samlede den op og rakte den til Dronningen. En lille sjov detalje fra en historisk begivenhed i vores lokalhistorie.*

For min mors vedkommende, er det også fortællingen om særdeles vanskelige kår i Sønderjylland, i en tid der i sig selv bød på store udfordringer i landsdelen og for befolkningen. Da hun kommer til Kolding bliver det en del af den rivende udvikling, som Kolding og hele det danske samfund gennemgår i de år.



Glædeligvis er der i familien bevaret en del billeder fra tiden hvor det var dyrt og noget særligt at fotografere og blive fotograferet. Både de traditionelle portrætter fra en professionel fotograf, men også fra hverdagens situationer, er der en del af. Jeg er bl.a. meget fascineret af billedet af bedstefar, Valdemar Knudsen, der sidder på en trappesten med sit barnebarn, Bent.

Alt hvad mine forældre har skrevet om deres opvækst og liv og afleveret til mig, er medtaget i bogen her. Der ligger således ikke noget ekstra et sted. Kolding Stadsarkiv har udgivet min fars erindringer "Altid på vej" i 1997. Der er ikke medtaget noget fra "Altid på vej" i denne bog, så der er det muligt, at læse sig til yderligere oplysninger i den bog.

Jeg mener det er vigtigt, at kende sin historie, både Danmarkshistorien, lokalhistorien og sin families historie. Den bog er et bidrag til både lokalhistorie og min families historie. God fornøjelse.

Kolding, den 1. september 2021  
Søren Rasmussen

# MINE FORÆLDRE

Min far, Bent Brøndum Rasmussen, eller blot Bent Rasmussen, for han brugte aldrig selv Brøndum navnet, er døbt 25. december 1932 i Sct. Nicolai Kirke, Kolding, lige knap en måned efter sin dramatiske fødsel, den 26. november. Det var et ualmindeligt stort barn på omkring 6,5 kilo som den spinkle Mary Henriette Brøndum Knudsen havde født. Da Bent lige var født, trak han ikke vejret og man troede han var dødfødt. Lægen Skovstrup Thomsen havde givet op, men jordemoderen fru Laursen redde ham, hun vedblev at forsøge genoplivning.

82.	26 <sup>A</sup> November	Skelligade 41	Bent Brøndum Rasmussen.	Larsen med Steel Arman Ras- mussen f. 24. 1908, og Kirsten Mary Henriette Brøndum Knudsen, f. 30. 1911. Bortgift d. 9. Oktober 1932.	1932. 25 <sup>B</sup> December.	M. Ficht, i Sct. Nicolai Kirke.	Skejbsmand Valdemar Knud- sen og Kirsten Henriette, f. 18. Lokke Knudsen, alle af Kolding Fadrene.
-----	-----------------------------	---------------	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Billede: Udsnit af kirkebogen for Sct. Nicolai Kirke.



Billede: Bent Rasmussen.



*Billede: Konsul Grausgade ca. 1950. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.*

"Konsul Graus Gade er opkaldt efter konsul H. H. Grau. Gaden blev benævnt Alléenberggade indtil 1873 og fra 1873 til 1937 Allégade, fordi det var den allé, der førte til Konsul Wissings anlæg, Katrinelund. Med byens gadenavnereform i 1937 blev flere af byens kendte og ansete borgere hædret ved at få en gade opkaldt efter sig, og Konsul Graus Gade er en af disse gader.

I gaden lå indtil 1936 den sidste rest af "Katrinelund", der skulle fungere som Koldings modstykke til Tivoli i København. Katrinelund blev dog nedlagt og bebygget i slutningen af 1870'erne af konsul Grau, og den eneste bygning, der var tilbage herefter, var den pavillon, som han havde opført ved anlæggelsen af lunden. Ejendommen blev senere ombygget til Lille Koldingshus, men i 1936 blev den bygning revet ned, for at gaden kunne føres igennem til Katrinegade (nu Vestre Ringgade). De andre boliger i gaden var generelt i dårlig forfatning, fordi de var blevet opført som en del af Graus boligspekulationsbyggeri i 1870'erne." Kilde: KoldingWiki.



*Billede: Baggårde i Konsul Graus Gade i 1964. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograf: Henrik Fischer-Nielsen.*



**Billede:** *Katrinelund. (Catharinelund). Et lille anlæg eller en park, der først hed Wissings anlæg eller toft, hvor borgerne kunne slappe af, og hvor der lejlighedsvis var koncerter. Senere købt af H.H. Grau og i juli 1866 navngivet efter hans hustru Mette Katrine (død 1867, 52 år gl.) Anlægget lå cirka for enden af det nuværende Katrinegade, som har navn efter anlægget.*

**Kilde:** *Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Affotograferet af Ludvig Thomsen.*



**Billede:** *Konsul Graus Gade. Tidligere Allegade. Huset for enden kaldtes 'Lille Koldinghus' og lå med bagsiden ud mod Katrinegade, senere Hans Ludvigs Vej. Hele bebyggelsen blev saneret i 1967.*

**Kilde:** *Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograferet i juni 1925 af fotograf Bøilesen.*

Bent Rasmussens forældre Mary Henriette Brøndum Knudsen og Axel Herman Rasmussen giftede sig den 17. september 1932 på Kolding Rådhus.



*Billede: Kolding Rådhus (ca. 1924-32) set fra Torvegade, bemærk muren ud mod Torvegade, hvor der i dag er åbent anlæg.  
Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Ukendt fotograf.*

Axel Herman Rasmussen blev født den 28. juni 1908 og døbt den 9. august 1908.



*Billede: Udsnit af kirkebogen for Sankt Nicolai Kirke i Kolding.*



*Billede: Hjørnet af Sdr. Landevej og Agtrupvej, set fra Agtrupvej. Fotograferet omkring ca. år 1900. Sdr. Landevej nr. 25 lå på hjørnet. Det fremgår af kirkebogen, at Axel Herman Rasmussen er født i nr. 25 på Sdr. Landevej, der i dag hedder Haderslevvej.*

Mary Henriette Brøndum Knudsen blev født 18. september 1911 i Konsul Grausgade, den gang Allégade, i Kolding. Hun blev døbt den 5. november 1911 i Sct. Nicolaj Kirke.



*Billede: Udsnit af kirkebogen for Sankt Nicolai Kirke i Kolding.*



*Billede: Ifølge kirkebogen er Mary Henriette Brøndum Knudsen født i huset på Dyrehavegårdsvej 31. Foto fra Google Street View..*

Bent Rasmussen fortæller: "Mine forældre, Axel Herman Rasmussen og Mary Brøndum Knudsen, mødte hinanden i Axels brors brødudsalg på hjørnet af Immanuelsvvej og Piledamsvej.

Axel og broderen Ejner havde hurtigt givet det lille brødudsalg et specielt omdømme. De sad i baglokalet og drak øl og betjente kunderne i højt humør og med stor munterhed til morskab for alle parter. Kom folk efter et sigtebrød og der ingen var, gav de dem blot et rugbrød i stedet.

Mary havde en veninde som var stuepige i et hus i nærheden af det famøse brødudsalg, hun ville have hende med hen for at møde de to skægge brødre.



*Billede: Immanuelsvvej 2, Kolding. Hjørnet af Piledamsvej og Immanuelsvvej. Antageligt hvor brødudsalget har været. Fotograf: Kim Furdal, Kolding Stadsarkiv.*

**ARKIV**  
Koldingstadsarkiv.dk

Der mødtes de første gang. Det var ikke kærlighed ved første blik, men de mødtes senere til bal og ved forskellige lejligheder rundt i byen og her faldt de for hinanden.

Axel havde da en datter født uden for ægteskab. Det var Anna Lis Christine From (senere gift Møller Bendixen) født den 17. april 1931, døbt den 19. april 1931.

Indgåelse	17 <sup>de</sup> April	Katrinegade 44	Anna Lis Christens From	Ugift tjenestepige Jenny Kristine From født 4. April 1907	1931	Sankt Nicolai Kirke i Kolding	Eller Indgåelse 4. April 1931 Anna Lis Christens From Jenny Kristine From født 4. April 1907 Aksel Rasmussen af Kolding
-----------	------------------------	----------------	-------------------------	-----------------------------------------------------------	------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Billede: Udsnit af kirkebogen for Sankt Nicolai Kirke i Kolding. Her kan man læse, at Anna Lis forældre er ugift tjenestepige Jenny Kristine From, født 4. april 1907 og smedsvend Aksel Rasmussen af Kolding.



Billede: Katrinegade fotograferet i 1901. Nummer 44 hvor Anna Lis Christine From er født og boede med sin mor Jenny Kristine From, er markeret med en hvid pil. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotografen er ukendt.

Fødselsregister		Fødselsregister		Fødselsregister		Fødselsregister		Fødselsregister	
nr.	navn	nr.	navn	nr.	navn	nr.	navn	nr.	navn
1	Anna Lis Christine From	2	Jenny Kristine From	3	Aksel Rasmussen	4	...	5	...
6	...	7	...	8	...	9	...	10	...
11	...	12	...	13	...	14	...	15	...
16	...	17	...	18	...	19	...	20	...
21	...	22	...	23	...	24	...	25	...
26	...	27	...	28	...	29	...	30	...
31	...	32	...	33	...	34	...	35	...
36	...	37	...	38	...	39	...	40	...
41	...	42	...	43	...	44	...	45	...
46	...	47	...	48	...	49	...	50	...
51	...	52	...	53	...	54	...	55	...
56	...	57	...	58	...	59	...	60	...
61	...	62	...	63	...	64	...	65	...
66	...	67	...	68	...	69	...	70	...
71	...	72	...	73	...	74	...	75	...
76	...	77	...	78	...	79	...	80	...
81	...	82	...	83	...	84	...	85	...
86	...	87	...	88	...	89	...	90	...
91	...	92	...	93	...	94	...	95	...
96	...	97	...	98	...	99	...	100	...

Billede: Af folketællingen i 1930 kan vi se at moderen, Jenny Kristine From, bor i Munkegade 1 i Kolding, hun er husassistent og født i Haderslev.

Anna Lis Christine From bliver gift med Gunnar Møller Bendixen, den 22. maj 1953 på Kolding Rådhus og hedder derefter: Anna Lis Christine Møller Bendixen. Gunner er født i Horsens den 11. februar 1925. De får sammen mindst tre børn: Lars Møller Bendixen, Erik Møller Bendixen og Lillian Møller Olesen (født Bendixen).





Billede: Anna Lis Christine Møller Bendixens gravsted.

Axel Herman Rasmussen og Mary Brøndum Rasmussen bliver gift den 8. oktober 1932.



Billede: Udsnit af Ægteskabsbogen for Kolding.



Billede: Axel og Mary på bryllupsdagen 8. oktober 1932. Mary er gravid med Bent, der bliver født den 26. november 1932.

Da Axel og Mary blev gift og flyttede sammen skete det i Konsul Grausgade 41, Kolding. I lejligheden var der kun koldt vand og eneste varme kom fra en kakkelovn i den stue der vendte ud mod gaden.

*Billede: Axel og Mary Rasmussen i fineste tøj med lille Bent i barnevogn.*



*Billede: Axel og Mary Rasmussen med lille Bent.  
Billede farvelagt ved hjælp Myheritage.com.*



*Billede: Konsul Graus Gade fotograferet den 27. januar 1961. I hus nr. 3 i højre side boede Thomas Jørgensen, der havde atelier bagved. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograf: Gudrun Hechmann.*



*Billede: Kolding. Konsul Graus Gade 39-53, ca. 1970-75. I baggrunden anes Aalykkeskolen. Første hus er nr. 39 og andet hus er nummer 41 hvor Bent Rasmussen er født i 1932. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.*



*Billede: Konsul Graus Gade omkring 1950. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograf: P. Thastum, Kolding Folkeblad. Den hvide pil markerer hvor Konsul Graus Gade 41 er.*



*Billede: Bedstefaderen (morfar), Valdemar Knudsen, med sit barnebarn Bent.*



Boligerne i Konsul Grausgade, der oprindeligt hed Allégade, var små, dårlige og fugtige boliger. De var opført som spekulationsbyggeri, en del var bygget ind i en lerskrænt. Mange af beboerne døjede voldsomt med fugten i boligerne, også Mary og Axels lille Lissie. Hun var meget svagelig, formentlig på grund af lejligheden. Hun var syg med mellemrum og til sidst fik hun lungebetændelse. På det tidspunkt var penicillinen ikke opfundet og der var ikke meget at gøre når børn fik denne sygdom.

Der blev opstillet et telt over hendes seng, og så stod der en kedel med vand, hvor den ledning blev trukket fra gassen i køkkenet, så den hele tiden ledte damp ind i teltet. Der lå hun i tretten døgn, inden hun døde.

Axel og Mary skiftedes til, at våge over hende, mest min mor om natten, fordi min far skulle på arbejde om dagen.

En morgen da jeg vågnede fortalte min mor at Lissi var død om natten. Hun stod i en kiste inde i stuen, til hun blev begravet. Jeg husker ikke meget fra den tid, bortset fra min mor hver dag tog mig med op til hendes grav.

Lissie Brøndum Rasmussen døde kun syv måneder gammel, den 21. oktober 1938.



*Billede: Dødsannoncen lød "Vor kære lille Lissie døde i Dag. Kolding, den 21. Oktober 1938. Mary og Aksel Rasmussen, lille Bent. Begravelsen foregaar Mandag den 24. Oktbr., Kl. 1½, paa den nye Kirkegaard".*

Det var naturligvis et voldsomt slag for hele familien, men naturligvis særligt for forældrene og mig deres lille søn. Det tog meget hårdt på os alle tre.

Det var en tradition, at juleaften blev holdt hos mine bedsteforældre Christiane og Valdemar. Jeg erindre kun en enkelt jul vi holdt for os selv i Konsul Grausgade 41, det var i '38, året hvor min lillesøster døde i oktober.

*Billede: Lissis gravsten.*



Min far var udlært grovsmed hos Jensen & Larsen i Klostergade, ejendommen findes stadig i dag. Dengang var der værksted i stueetagen, i porten længst hen mod banen var der en stald til to heste, hvor de blev skoet. Jeg kan huske jeg var med min bedstefar, ovre og se ham sko hestene. Der skulle bruges mange kræfter til, at holde de store heste.

Jeg ved min far i flere perioder var arbejdsløs, til en meget lav understøttelse. Men på et senere tidspunkt fik han mere fast arbejde.

Jeg tror han drak meget i den periode, som han også havde gjort før mine forældre blev gift. Han var kendt som en "salgsbror" af politiet og på byens restauranter. Det skete han drak hele ugelønnen op, så min bedstefar måtte hjælpe dem, f.eks. også med at købe tøj til mig.

På et tidspunkt blev han ansat ved JTAS, Jysk Telefons Aktieselskab, som telefonmedarbejder. Jeg tror, det var min bedstemor der havde talt med Telefonmesteren. Jeg tror det hjalp på han drikkeri, han blev i hvert fald telefonmontør.

Bent Rasmussen fortæller: "Den gang i trediverne var der mange handlende i Konsul Grausgade, bl.a. to slagtere, tre købmænd, et ismejeri og en skomager derudover var der forretninger i "Koldinghus" der lå for enden af gaden op mod Hans Ludvigsvej. Den ejendom blev revet ned mens jeg boede i gaden. Som det kan ses af tegningen var der også et røgeri. Det var fru Scibler, der røgede makrel og andre fisk, hos hende kun man få en flækket makrel for 25 øre. Der var også en ældre mand, der gik rundt med en kurv på armen og solgte sild, når det var lønningsdag gerne om fredagen.

Vi boede i nr. 41, på 1. sal, hvorfra der gik en bro over til gården. I stuen boede der en ældre mand der kaldtes "Stoffer". Jeg har aldrig talt med ham, han holdt sig helt for sig selv. I nr. 39 boede Hørlych, der var en broder til ejeren af ejendommene 39 og 41.

*Billede: Konsul  
Grausgade ca. 1967.  
Kilde: Kolding  
Stadsarkiv / arkiv.dk.*



*Billede: Bent Rasmussen ved fotograf.*

1.

Drengeskolen

Haas Ludvigsgade

Roldings

hus

49 Th. Jørgensen

Vennegade

44 Bedste forældre

47

45 Johnsen

43 Jørgensen

Fedt 41

39 Hørlück

37 Peter Frederiksen

35 Trommelt. Knudsen

Aglund  
Købmand Gerhard

Smøgegade

Smøgen

Tomte Jensen 42

40

Poulsen 38

Knudine Mikkelson 38

Frederiksen 34

Lygte Lander Nicolajsen

Købmand Gerhard

Købmand

Ismejereri

Zahns gade ~~Zahns gade~~

Slagter

Skomager

+ den borte  
gælder den

Røgeri

Slagter

Borgergade

Segning af  
Konsul Grausgade

Billede: Bent Rasmussens tegning af området ved Konsul Grausgade.



*Billede: Axel Herman Rasmussen.*

Ved siden af i nr. 37 boede Emma og Peter Frederiksen, som vi kom meget sammen med, og jeg legede meget med deres børn, men mest med Kalle, som også besøgte mig da vi flyttede på Ndr. Ringvej. Emma og Peter havde mange børn: Elly, Stella, Verner, Kalle, Mona en dreng jeg ikke husker navnet på og så Lissi.

Peter Frederiksen arbejdede på Holmsminde, der var trævarefabrik. Det var en meget hård arbejdsplads, hvor man let kunne blive afskediget hvis f.eks. man havde for mange sygedage.

Man fortalte at arbejderne fandtes døde mellem stablerne af træ, fordi de var bange for at melde sig syge. Jeg ved ikke om det passer, men jeg ved Peter Frederiksen havde mavesår, så han havde ingen mad med til frokost. Emma gav ham i stedet noget kogt mælk med, det skulle være godt for sygdommen.”

*Billede: Trævarefabrikken Holmsminde. Direktøren og de ansatte.*

*Fra venstre bagest: Christen Nielsen Degn (f. 12/6 1864 i Grønninghoved far til Jes Nielsen Degn), "lille" Pedersen, Skak, ukendt, Pedersen, ukendt. Stående i midten fra v.: Stokholm, kusk Lorenz P. Gram, med hvid hat ukendt, Schalek, Hans Mørk, ukendt, Ginnerkov Jensen, Lund, Søren Valdemar Pedersen (Konsul Grausgade 6), Schmit, ukendt, ukendt, ukendt,*



*Pedersen. Siddende forrest fra venstre: Jens Nielsen Degn (f. 27/3 1895 i Hejls), Clemens Hadberg, kontorassistent Gerda Vestergaard, bogholder Ida Jacobsen, direktør Mehr, værkfører Jørgensen og Simon Schmidt.*

Den 26. juli var jeg. Søren Rasmussen, som fungerende borgmester og formand for Kolding Kommunes Seniorudvalg på besøg ved Holger Lind for, at ønske tillykke med 100 års fødselsdagen.

Holger fortalte mig, at han havde haft købmandsforretning på hjørnet af Kikkeborgvej og Snekpevej, da min forældre boede på Kikkeborgvej. Han kunne godt huske dem og så var min faders gode ven, Peter Frederiksen, Holgers svigerfar. Så det fik vi en god og hyggelig samtale ud af.

### Tillykke - kærlig hilsen

*Billede: Holger Linds familie havde indrykket nogle søde annoncer for ham i Kolding Ugeavis og JydsekVestkystens Kolding-sektion, i anledning af 100 års fødselsdagen.*



Bent Rasmussen fortæller: "Der var ikke mange fornøjelser. Men jeg kan huske, da "Odinstårnet" blev bygget i Odense, cyklede mine forældre og Emma og Peter til Odense for at se tårnet. Min far havde mig foran på cyklen og Peter havde Mona. De cyklede de ca. 130 km frem og tilbage samme dag, det var langt men en meget stor oplevelse.



*Billede: Odins Tårnet ved Odense.*

Tromlefører Knudsens, der boede i nr. 35, var afholdsfolk, de havde også mange børn 2-3 piger, Donald (bokseren), Kesse, Tuni og Demsey. Fru Knudsen var meget fin på den, mens børnene gik for lud og koldt vand. Når Knudsens var til afholdsmøde, sad drengene på 10-12 år nede på gaden og drak "slatter", de havde fundet hos købmanden. De blev temmelig fulde, og der var megen forargelse over forældrenes mærkelige opførsel.



*Billede: Den meget dygtige bokser Donald Knudsen. Kilde: Kolding Stadsarkiv. Fotograf P. Thastum.*

*Billede: Donald Knudsen som boksedommer i 1966. Kolding Stadsarkiv. Fotograf P. Thastum.*



Ovre i nr. 36 boede Mikkelsen, jeg kan ikke huske hans navn, men hun hed Knuddine. Dem var vi ovre ved en aften, da de havde besøg af en pige der var både døv, blind og stum. Jeg kan huske, man kunne komme i kontakt med hende, hvis man tog hendes hånd og satte den på et kort hvor bogstaverne var angivet. Jeg har senere hørt der blev skrevet en bog om hende. For et barn var det en oplevelse, at møde hende og jeg spekulerede meget over hendes situation og husker hende tydeligt her 60 år senere.

I nummer 49 boede den senere kunstmaler Thomas Jørgensens forældre. Manden var saddelmager, og de må have haft det godt, for min moster Frida havde været stuepige hos dem. Fru Jørgensen var invalid og sad i kørestol. Efter krigen forsvandt Jørgensen, og ingen viste hvor han var. Engang en af mine bedsteforældre havde fødselsdag, var fru Jørgensen med. Da vi sad ved kaffen, ringede det på døren og udenfor stod hr. Jørgensen. Det viste sig, at han under krigen havde stukket en frihedskæmper, og derfor havde siddet i fængsel et par år.

*Billede: Kolding. Kunstmaler Thomas L. Jørgensen med et af sine billeder, som hustruen Agnes, der står til venstre, har stået model til. Ukendt fotograf. Ca. 1965. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.*



Min bedstefar Adolf Rasmussen var meget glad for mig, hver dag gik han op til Forskolen, i Blæsbjerggade hvor han i et frikvarter stille stod og nød at se mig lege. Hvad jeg havde af sko og træsko havde jeg fået af bedstefar Adolf.

I lejligheden var der kun koldt vand og eneste varme kom fra en kakkelovn i den stue der vendte ud mod gaden.

Gården mellem nr. 39 og 41 var slået sammen, der var et vaskehus og et mindre værksted som ejeren Hørlych havde. I gården var også et stort pæretræ, med nogle dejlige saftige pærer. Dem måtte vi selvfølgelig ikke komme til. Hørlych samlede dem omhyggeligt sammen og gemte dem ovre på værkstedet.

Jeg husker en dejlig sommeraften, hvor min far og naboen Peter Frederiksen, havde fået et par øl. Min far syntes det var uretfærdigt at jeg og Peters børn ikke måtte få nogle af alle de dejlige pærer, som Hørlych havde samlet og som nu lå i værkstedet. Han gik derfor over og bankede på hos Hørlych og spurgte om ikke vi måtte få et par pærer. Men det kunne der slet ikke være tale om, der var ikke flere end han og konen selv kunne spise.

Nu forholdt det sig sådan, at Hørlychs kone havde sat vasketøj i blød ovre i vaskehuset og det benyttede far sig af. "Det må du selv om", sagde min far, "så går jeg over og pisser i din kones vasketøj". Det ændrede noget på sagen og både Peter og jeg fik den aften alle de pærer vi kunne spise - det var herligt.



Vi boede i gaden 9. april 1940 og jeg kan huske jeg var oppe på Hans Ludvigsvej og se de mange tyske tropper der rykkede ind. Jeg husker ikke meget fra den periode, bortset fra vi vidste tyskerne var nogle vi skulle passe på og ikke have noget med at gøre.



Billede: Hans Ludvigsvej mod Låsbygade. Ca. 1940. Fotograf Bøilesen, Kolding. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.

Jeg spillede meget fodbold, og legede med gadens andre børn. Da jeg skulle i 5. klasse og til at gå på Drengeskolen, meldte min mor mig ind ved Realskolen, det kostede penge, at gå der og jeg tror det var 15 kr. om måneden og derudover skulle vi selv købe vores bøger. Jeg gik ud af syvende klasse.



Billeder: Forside og side 3 i Bent Brøndum Rasmussens karakterbog.

Billede: Ordensreglement for eleverne i Kolding kommunale folkeskoler anno 1941, optrykt i Bents karakterbog.

## Ordensreglement

for

### Eleverne i Kolding komm. Folkeskoler.

1.

Børnene skal være paa Legepladsen inden Skoletidens Begyndelse. Forældrene anmodes om at vaage over, at Børnene gaar fra Hjemmet i rette Tid, hverken for sent eller for tidligt.

2.

Børnene skal møde rene og ordentlig paaklædte og medbringe, hvad de i Dagens Løb skal bruge af Bøger og Skolesager. Det er ønskeligt, at Børnene medbringer deres Skolmad i Madkasser især af Hensyn til deres Bøger.

3.

Legetøj og andre Skolen uvedkommende Ting maa ikke medbringes. Hvad der af den Slags bliver frataget Børnet af Skolen, har denne intet Ansvar for.

4.

Intet Barn maa uden Lærers (Lærerindens) Tilladelse blive i Klassen i Frikvarteret.

5.

Intet Barn maa forlade Legepladsen uden den tilsynshavende Lærers (Lærerindens) Tilladelse.

6.

Klasselæreren (Klasselærerinden) udnævner hver Uge de fornødne Ordensdukke, der er pligtige at møde 5 Minutter før Skoletidens Begyndelse.

7.

Udenfor Frikvartererne er det ikke tilladt at lege paa Legepladsen.

8.

De Børn, som faar Tilladelse til at blive paa Skolen i Middagstimen, staar under Tilsyn af Skolebetjenten, der anviser dem, hvor de maa opholde sig.

9.

Forældrene anmodes indtrængende om ikke at lade Børnene forsømme Skolen. Hindrer Sygdom et Barn i at søge Skolen, da maa dette straks meldes paa denne til Klasselæreren eller Klasselærerinden, og Meddelelsen maa ske skriftligt, forsaavidt Forældrene ikke personlig bringer Meddelelse. — I særdeles paatrængende Tilfælde, som pludselig Sygdom i Hjemmet eller lignende, kan Læreren eller Lærerinden give et Barn fri i enkelte af sine egne Timer. Klasselæreren eller Klasselærerinden kan under saadanne Omstændigheder fritage et Barn for Skolegang een Dag. Overlærerne kan give fri i indtil tre Dage. I alle Tilfælde maa der ske Henvendelse derom forud. — For alle ulovlige Forsømmelser idømmer Skoleudvalget Mulkt efter Skolelovens Bestemmelser, ligesom dette kan idømme Mulkt for at komme for sent saavel som for at forsømme enkelte Timer.

10.

Alt Undervisningsmateriel leveres af Kommunen.

11.

Børnene maa behandle deres Bøger med stor Omhu. Alle Bøger indlægges i stærkt Papir og forsynes med Navn. Hvis et Barn ødelægger eller bortkaster de af Skolen udlånte Bøger, maa det selv anskaffe nye. Ved Afgang fra Skolen maa de lånte Bøger afleveres til Klasselæreren eller Klasselærerinden.

12.

Indmeldelse til Forskolen sker hvert Foraar, for Aarsprøven afholdes. Forældres og Værgers Opmærksomhed henledes paa: at Børnenes Vaccinations- og Daabsattester — ogsaa for de Børn, der er født og døbt i Kolding — altid skal forevises ved enhver Indskrivning, at Børn, som er fyldt 6 Aar, ifølge Loven kan forlanges optaget i Skolen ved denne Indskrivning, men ikke senere i Aarets Løb, og at Børn, som er fyldt 7 Aar, skal indskrives, hvis de ikke nyder anden forsvarlig Undervisning.

13.

Udskrivning finder kun Sted ved Skoleaarets Slutning d. 31. Marts for de Børn, der er fyldt 14 Aar.

14.

Fraflytter et Barn Skolen, skal dets Forældre eller Værge altid ved Henvendelse paa Skolens Kontor forlange Flyttebevis.

15.

Skolens Kontortid er Kl. 8—9 hver Skoledag (Fra 15. Novbr. til 15. Februar: Kl. 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—9<sup>1</sup>/<sub>4</sub>).

Skolekommissionen.

3. a Klasse i

Fag	Sept.	Decbr.	Marts
Dansk, mundtlig	mg+	mg+	mg+
Dansk, skriftlig	mg+	ug:	ug:
Skrivning	mg+	mg+	ug:
Regning	mg	mg+	mg+
Historie			
Geografi			
Naturhistorie			
Naturlære			
Tysk			
Tegning			
Gymnastik			
Sløjd			
Orden med skr. Arb.	mg+	mg+	ug:
Opførelse			
Forevist:	A. Rasmussen	A. Rasmussen	A. Rasmussen

Skoleaaret 1942-43

Sept.: Arbejder solidt og har en særdeles god Opførelse.

Marts: Oprykkes i 4. a.

Billede: Bents karaktere fra 3. a. med bemærkning: "Arbejder solidt og har en særdeles god Opførelse".

4. a Klasse i

Fag	Sept.	Decbr.	Marts
Dansk, mundtlig	mg+	mg+	mg+
Dansk, skriftlig	ug:	mg+	mg+
Skrivning	mg+	mg+	mg+
Regning	ug:	ug:	ug:
Historie	mg	ug:	ug:
Geografi	mg+	mg+	ug:
Naturhistorie	ug:	ug:	ug:
Naturlære			
Tysk			
Tegning	mg:	mg:	mg:
Gymnastik			
Sløjd			
Orden med skr. Arb.	mg+	mg+	mg+
Opførelse			
Forevist:	A. Rasmussen	A. Rasmussen	A. Rasmussen

Skoleaaret 1943-44

Sept.: Er ualmindelig pligt- opfyldende og omhyggelig med alt Skolearbejde.

Marts: Oprykkes i 5. d.

Billede: Bents karaktere fra 4. a. Med bemærkningen: Er ualmindelig pligt opfyldende og omhyggelig med alt Skolearbejde.

Karakterskalaen som den så ud på det tidspunkt: (Fra højeste karakter til laveste)

Ug (betød "udmærket godt")

Ug-

Mg+ (betød "meget godt")

Mg

Mg

G (betød "godt")

G

G-

Tg+ (betød "temmelig godt")

Tg

Tg-

Mdl+ (betød "mådeligt")

Mdl

Mdl-

Slet+ (betød ganske enkelt "slet")

Slet

Vi kan altså konstatere at Bent Brøndum Rasmussen fik særdeles god karakterer.

Bent kom altså ikke i det han omtaler som "Drengeskolen" hermed tænker han på Aalykkeskolen. I stedet kom han på Kolding Realskole hvori han gik i 5., 6. og 7. klasse. Han gik ud af skolen efter konfirmationen og gjorde dermed ikke 7. klasse færdig på realskolen. Hans karakterbog fra Realskolen er desværre gået tabt.

*Billede Axel og Mary med lille Bent.*





*Billede: Bent Rasmussen ved fotograf.*

Bent Rasmussen fortalte, i 1990, til Kolding Ugeavis om hans barndoms jul. Her er lidt fra artiklen, der var skrevet af Lars Gregers Hansen:

"Barndomshjemmet lå i Konsul Graus Gade 41. Næsten lige overfor, i nummer 44, boede Bent Rasmussens bedsteforældre, Valdemar og Kirstine Knudsen, og her samledes hele familien for at holde jul.

Det var små lejligheder i Konsul Graus Gade, og her boede mange arbejderfamilier.

- Vi havde ikke de store penge at holde jul for, siger Bent Rasmussen, men det tænkte vi ikke så meget over. Julen kan være en lige så stor oplevelse i sig selv. Sammenlignet med vore dages jul synes den måske fattig, men sådan følte vi det ikke. Vores forældre anstrengte sig for at gøre julen festlig, og vi børn følte jo spændingen og forventningen.

- Vi fik god mad, slik og gaver. Der var æbler og appelsiner. Og så fik vi bolcher med billeder indeni. Jeg kan huske de flotte bolcher med f.eks. billeder af svaner. Det var jo virkelig en oplevelse for os børn. Og til jul fik vi en sodavand. Hvidtøl var der også. Den gang købte man nogle meget store flasker til jul. Jeg tror, der var 10 liter i hver, og så havde man hvidtøl til hele julen.



*Billede: Eksempler på bolcher med svaner og julehvidtøl.*



- Hvert hjem har sine juletraditioner, siger Bent Rasmussen, og dem værner man om. Hos os måtte vi børn ikke se juletræet, før det var tændt. Sådan er det vist stadig i mange familier. Min i de små lejligheder i Konsul Graus Gade var pladsen meget beskedent. Der var kun en stue, og vi måtte alle ind i soveværelset og vente spændt på, at juletræet blev tændt. Hele familien holdt af, at synge og det blev sunget mange julesalmer i mine bedsteforældres hjem.

- Der var på min mors side fire søskende. Jeg var født i 1932, og i 1938 fik jeg en lillesøster. Dét år fik mor og to af hendes søstre hvert et barn. Jeg husker især julen i 1938, da jeg var seks år. Det år brød vi traditionen med at holde jul hos mine bedsteforældre. Vores lillesøster, der blev født i oktober døde kort efter af lungebetændelse, så mine forældre forklarede mig, at de syntes, vi skulle holde jul hjemme.

- Jeg havde så brændende ønsket mig en legetøjsbil, siger Bent Rasmussen. En rød ambulance af træ med låger, der kunne åbnes, så båren kunne tages ud. Med Røde Kors mærket malet på. Jeg kan se den for mig endnu.
- Den slags ønsker var næppe opfyldelige for ret mange af datidens børn. Pengene var små, ikke mindst i Konsul Graus Gade. Men det helt uventede skete. Bent Rasmussen fik sit ønske opfyldt.
- Jeg tror mine forældre ønskede at gøre lidt ekstra ud af min jul midt i sorgen, siger Bent Rasmussen.



*Billede: Konsul Graus Gade, ca. 1925. X'et på billedet markere lejligheden hvor Bent og hans forældre boede.*

I Konsul Graus Gade boede der dengang i 1930'erne mange børnerige familier. Det var ganske almindeligt, at en familie havde fem-syv børn. Det betød så, at der altid var masser af legekammerater. Bent Rasmussen mindes, hvordan området var et sandt paradis at lege i. Ungerne kunne rutsche hele vejen ned gennem gaden og tværs over Zahns Gade for biler var der jo ingen af.

I 1940 da Arbejdernes Andelsboligforening havde bygget ved Ringvejen, flyttede Mary og Axel Rasmussen og deres søn Bent dertil.

- Jeg kunne ikke forstå der var toilet inde i huset, siger Bent Rasmussen. I Konsul Graus Gade var det i gården, og så var der en ting, der undrede mig særlig meget: Der kom ingen og samlede ind. I Konsul Graus Gade var det helt almindeligt. Der boede mange familier med fælles små kår, og de havde et helt specielt socialt fællesskab. Når en familie havde det særligt hårdt, det kunne være på grund af sygdom eller dødsfald, blev der samlet ind i gaden. Og alle gav noget. Der var altid nogen der havde det svært, og derfor blev der altid samlet ind ved juletid.

- Jamen, kommer der da slet ingen og samler ind, spurgte den otteårige Bent Rasmussen sin mor."

Bedstefaderen (farfar til Bent Rasmussen), Adolf Rasmussen, var født 29. marts 1859 i Bramdrup i Ødis sogn og døbt i Ødis Kirke den 8. maj samme år. Adolf Rasmussens blev gift med Marie Kirstine Hansen (f. 1865, d. 1956) i Skt. Nicolaj Kirke 18. februar 1906.

Adolf Rasmussen, havde tidligere været gift med Maren Sørine Rasmussen (f. 1850, d.1905), født Sørensen og almindeligvis kun kaldet Sørine, med hvem han fik tre børn, bl.a. sønnerne Adolf og Hermann. Efter Sørines død giftede han sig så med Marie Kirstine Hansen.



*Billede: Adolf Rasmussen.*



*Billede: Tre generationer: Bedstefar Adolf med lille Bent og far Axel.*



Januar 25 28

## Daabsattest

for

Familienavn *Rasmussen*

Fornavne *Joseph*

---

Fødeby og Sogn, Herred og Amt ..... *Bramdrup, Gf., Østbysogn, Vest.*

Fødselsaar og -Dag ..... *1859 29. Mars*

Kirken, hvori Barnet er døbt eller fremstillet  
efter Hjemmedaab ..... *Gf.*

Daabsaar og Daabsdag samt — hvis Barnet  
er hjemmedøbt — Aar og Dag for Frem-  
stillingen i Kirken ..... *1859 8. Maj*

Forældrenes Stilling og fulde Navne .....  
*Andreas med Rasmussen  
Hustru Johanne Marie  
f. Nielsen*

---

Overensstemmelsen med Ministerialbogen bevidnes.

, den *15/4* 19 *38*

*A. Olsen*

Embedets Segl.

Stofkl. I, Strykkekl. II.

Billede: Adolf Rasmussens dåbsattest.

Da Adolf Rasmussen kom til Kolding fra Ødis-Bramdrup i midten af 1880'erne fik han ansættelse hos fabrikant Leneth i Søndergade. Han var ansat der i mere end 25 år. Leneth var en efter sigende en dårlig arbejdsgiver, således fortæller Eskild Jørgensen i bogen "Fra Hvidtfeldts tid til vore dage..." udgivet af Socialdemokratiet i Kolding i 1976, under overskriften "Politisk boycott" at "medstifteren af socialdemokratiet, smed Th. Due, formand for smedene, i 1890 blev afskediget..." fordi Leneth var ivrig deltager i kampen mod arbejdernes organisering og ville presse dem til, at stemme som han ønskede, valgtryk kaldte man det.



Billede: Arbejderne ved Leneths Jernstøberi, ca. 1890. Kilde: Kolding Stadsarkiv.



*Billede: Leneths Jernstøberi (Matr. 485) på hjørnet af Gammel Dalbygade og Sdr. Landevej, før 1914. Kilde: Kolding Stadsarkiv.*

Adolf Rasmussen var, efter ansættelse ved Leneth, i mange år portner ved Jydsk Telefon A/S' Telefoncentral i Klostergade. Han var også aktiv Socialdemokrat, og lade da grunden til noget der skulle præge familien i flere generationer.



*Billede: Marie og Adolf Rasmussen fotograferet i gården bag Jysk Telefons central i Klostergade.*

På Adolf Rasmussens 75 års fødselsdag i 1934, skrev Helga Rasmussen "H.R." en sang i dagens anledning. Helga var gift med Ejner Rasmussen, Axel Rasmussens bror.

Sangen gik på melodien til "Til Pinse når skoven bliver rigtig grøn".

1. I dag fylder Bedstefar femoghalvfjerds  
og derfor skal han have et par Vers.  
Vi ønsker til Lykke og gid at du maa  
Endnu mange gode Stunder faa.  
  
Trala lu, la, la.
2. Fra Morgen til Aften er han i Sving  
at vaske Bilen er ingenting,  
nej, han skal jo fyre Ovnene hed  
saa vi kan svede Angstens Sved.
3. Han kalder paa Mutter og spørger naar  
mon jeg snart faar min Kaffetaar.  
Det er ej for tidlig for dig at staa op  
kan du snart faa lettet din dovne Krop
4. Til Bent der skal han hver eneste Dag,  
og det er jo ogsaa saa lige en Sag,  
den eneste Dreng i Familien vi har  
han ligner jo ogsaa sin Bedstefar.
5. Paa Torvet han gaa for at Købe ind  
han køber en Vøst for snart ingenting  
og snart har han Æg og en Hønssteg  
saa nu skal du ej øse meer op til mig.
6. Et lille Spil Bredryg han hver eneste Dag faar  
men Mutter og King det er noget der gaar  
det er tit de begynder fra morgen af  
saa bliver de ved den hele Dag.
7. Naar Klokkeren er 10 og han Døren har stængt  
han siger til Mutter vi gaar i Seng  
nu er der kun et som a gerne vil ha  
og det er min Fodpos og saa er a glad.
8. Og nu vil vi slutte med denne Sang  
og ønske til Lykke endnu en Gang.  
Og gid at du endnu i mange Aar  
Med Tante Karen en Bredryg faar.

Enkelte ting i sangen kræver måske et par korte forklaringer:

En Vost, er en ost.

Et spil Bredryg, er et kortspil.

En fodpose, er en pose man tog om fødderne når man gik i seng, for at holde fødderne varme.

Bilen Adolf vasker er Telefonmesterens, selv ejede han aldrig en bil.

Billede: Den originale sang fra festen, skrevet i hånden.



På Adolf Rasmussens 80 års fødselsdag i 1939 skrev Kolding Socialdemokrat:

"Portner Rasmussen.

Onsdag den 29. Marts fylder en gammel Partifælle, Portner Adolf Rasmussen, Jydsk Telefons Aktieselskab, Munkegade, Kolding, 80 Aar.

Det er nu over 50 Aar siden, Rasmussen kom til Kolding fra Ødis-Bramdrup, hvor han er født, og hvor han allerede fra seks års Alderen maatte ud for at tjene til det daglige brød. Efter at have være beskæftiget ved Landbruget et Stykke Tid, tog han til Kolding, hvor han fik plads hos nu afdøde Fabrikant Leneth, Søndergade. Her arbejdede Rasmussen i over 25 Aar, hvorefter han fik Ansættelse ved Telefonselskabet. Som 70-aarig maatte han trække sig tilbage fra aktiv Tjeneste, ved Selskabet, der havde lært at vurdere den flittige, gamle Mand, tilbød ham Stillingen som Portner – en Stilling, han beklæder endnu trods de 80 Aar. Rasmussen hører til den Art Mennesker, der formaar at gøre sig afholdt af store saavel som smaa – Chefer saavel som Arbejdskammerater –, og han har haft den Glæde at se sin Børneflok i gode Stillinger. Desværre har Helbredet været lidt vakkelt den sidste Tid, men han har dog aldrig været saa syg, at han ikke kunde passe sit Arbejde og læse sin "Social-Demokrat", der har været Gæst i Hjemmet, lige fra den udkom første Gang.

En god Partifælle har han været. Altid parat til et Nap, naar det gjaldt Smaakaarsfolks Sag, og derfor er der sikkert mange, der på Fødselsdagen vil forstaa at paaskønne han Indsats. Dagen fejres ved en Fest i Hjemmet, og vi nærer ikke Tvivl om, at Rasmussen vil blive Genstand for megen Opmærksomhed.

Det Blad, der igennem saa mange Aar har været Rasmussens, føjer sin bedste Lykønskning til de mange, der uden Tvivl vil strømme ind på Højtidsdagen".

Bent Brøndum Rasmussen, barnebarn af Adolf Rasmussen, mente at vide det var redaktøren Søren M. Jensen der skrev notitsen, det imponerede ham, da han vidste at man skulle en virkelige indsats til for, at få så rosende ord af Søren M. Jensen, selv på sin 80 års fødselsdag.



Billede: Portræt af redaktør, Søren M. Jensen. Borgmester 1946-1950. Foto fra ca. 1935. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.

Søren M. Jensen (f. 1892, d. 1972) var redaktør af Kolding Social-Demokrat 1920-1962, formand for Socialdemokratiet i Kolding, 1929-1931, medlem af Kolding Byråd 1937-1962, Kolding bys borgmester 1946-1950.



Billede: Fødselsdags hilsen til Adolf Rasmussen fra Andersen i Katrinegade.

Adolf Rasmussen var meget glad for sit barnebarn Bent, hver dag gik han op til Forskolen, i Blæsbjerggade hvor han i et frikvarter stille stod og nød at se drengen lege. Hvad Bent havde af sko og træsko havde han fået af Adolf.

Adolf Rasmussen boede stadig ved sin død, i 1939, med Marie i kælderen under telefoncentralen i Klostergade, han blev begravet 17. maj 1939.



*Billede: "Portner A. Rasmussens familiegravsted"*

Bents bedstemor (farmor), Marie Kirstine Hansen, var født i Øster Starup Fattighus, ved Vester Nebel, 13 juni 1865, døbt 27. august samme år. Hendes mor var, ifølge dåbsattesten, "ugift fattiglem" Ingeborg Frederikke Johansen, faderen kendtes ikke. Der er al mulig grund til, at antage at både mor og datter har haft en kummerlig og særdeles hård tilværelse i Fattighuset.



*Billeder: Marie Kirstine Hansen og herunder hendes dåbsattest.*

Af Marie Kristine Hansens skudsmålsbog kan vi læse, at hun trods den hårde start på livet, har klaret sig bemærkelsesværdigt godt i skolen.

Hun tog sin afsluttende eksamen i Nebel Skole, 25. april 1879, i en alder af knap 14 år. Det var på det tidspunkt ganske normalt med den korte skolegang og at man derefter kom i arbejde eller ud at tjene. Det var ligeledes normen, at Kristendomskundskab blev betragtet som det vigtigste fag, det havde det været i hele det danske skolevæsens eksistens. Hendes karakterer var: Kristendomskundskaber: Meget godt, Læsning: Meget godt, Skrivning: godt, Regning: godt, Opførsel: Meget godt. Degn og skoleholder i Nebel var M. Blicher.

# Daabsattest

for *Marie Kristine Hansen.*

Fødeby, Sogn, Herred og Amt .....	<i>Oster Starup Følligheds, Oster Starup Sogn.</i>
Fødselsaar og -Dag .....	<i>1865, 13 Juni.</i>
Kirken, hvori Barnet er døbt (eller fremstillet efter Hjemmedaab) .....	<i>Vester Nebel Kirke</i>
Daabsaar og Daabsdag (samt — hvis Barnet er hjemmedøbt — Aar og Dag for Fremstillingen i Kirken ..)	<i>1865, 27 August.</i>
Forældrenes fulde Navn og Stilling .....	<i>Ugift, Følligheds Sognekone Frederikke Johansen.</i>

Overensstemmelsen med Ministerialbogen bevidnes.



*Hans Prestegaard*, den *22 April* 1935.

*Ambrosius  
Sognekone*

Nr. 56. Olaf O. Barfoed & Co.s Forlag. Statens kontr. Papir. Stofkl. I. Styrkekl. II.

**Billede: Marie Kristine Hansens dåbsattest.**

Marie Kristine Hansen får sin første plads hos en vis hr. Andersen, i Stårup, fra 1. november 1879 til 1. november 1880 hun har derefter flere forskellige pladser på gårde i omegnen. 1. november 1888 kom hun til H. Hansen på Bramdruggård, her er hun i nøjagtig et år.

**Billede: Hans Hansen, ejer af Bramdruggård, fotograferet ca. 1890.  
Kilde Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.**





2. november 1889 kommer hun til Kolding, hvor hun på Dyrehavegård, hvor hun bliver mejeripige, her bliver hun til 1. maj 1895.



Billede: Dyrehavegård set fra haven, ca. 1890.

En "Skudsmålsbog" var en bog som en "tyende" (dvs. en person der tjener en anden) ved lov skulle være forsynet med, man tog det meget alvorligt og der var sågar en lov derom. Ifølge "Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger" § 1: "Ethvert Tyende bør være forsynet med Skudsmaalsbog" var de ikke det kunne de ifølge § 7 idømmes "bøde fra 2 til 20 kr." det samme kunne den man tjent hos idømmes, såfremt han ikke skrev i den hvornår den "tyende" var ankommet og afrejst. Bortkom bogen skulle ifølge § 4 "Tyendet under bøder af indtil 10 Kroner ufortøvent anmelde det for Politiet, som derpaa har at undersøge, hvorledes Bogen er forkommen. Er dette skeet forsætlig af Tyendet, bør det bøde fra 10 til 40 kroner...". I betragtning af at en årsløn på det tidspunkt var knap 100 kr. (i flg. Rikke Bengtha Ruhe, Cand. mag., Museumsinspektør Frilandsmuseet) var det ikke underligt, at man passede godt på sin Skudsmålsbog. Det betyder til gengæld også, at de er bevaret i meget stort omfang til i dag, både i private hjem, arkiver og museer. Således altså også Marie Kirstine Hansens fra 1879 og det er derfra vi kan se hvor hun har tjent.



Billede: Skudsmålsbog.

## Vielsesattest.

Enkemand, Arbejdsmand *Adolf Rasmussen*

, født den *29<sup>e</sup> Marts 1859*

i *Adis sogn*

og *Pige Marie Kirstine Hansen*

, født den *13<sup>e</sup> Juni 1865*

i *Stariup sogn*

blev ægteviede i *Kolding, Sct. Nicolai* Kirke den *18<sup>e</sup> (attende)*

*Februar 1906 (midten af aftenen og seks)*

hvilket herved bevidnes paa Embeds Vegne i Overensstemmelse med Ministerialbogen.



*Kolding*, den *17<sup>e</sup> April* 19*35*.

*Ejvind Rasmussen*

Nr. 55. Olaf O. Barfod & Co.s Forlag. Dansk Papir. Stoffkl. I. Styrkekl. II.

Billede: *Adolf Rasmussen og Marie Kirstine Hansens vielsesattest.*

Bent Rasmussen fortæller: "Marie og Adolf boede i kælderen under Telefoncentralen i Klostergade. Marie var et ejegodt menneske og meget afholdt af både arbejdere og ledelse. Det var en tradition at hele personalet nytårsaftensdag var nede og få æbleskiver hos dem i kælderen. Til hverdag var der altid kaffe på kanden og en frikadelle på panden, hvis en arbejder kiggede ned.

Hendes venlighed kendte ingen grænser, heller ikke overfor de tyske tropper. Således blev også Hans og Voigt, to tyske soldater indkvarteret i Kolding og sat til bevogtning af Telefoncentralen, inviteret på mad og drikke under hele krigen. Det var et reelt problem for med lidt ond vilje kunne dette udlægges meget forkert. Det generede også sønnen Axel der ofte påtalte dette over for sin mor. Hun så blot kærligt på ham og sagde: "Åh, din tyk dreng, du får da nok at spise". Hun tænkte på soldaternes mor og på hvis det var hendes sønner der var i krig i et fremmet land, så ville hun også ønske at nogle ville være søde mod dem. Hun fik da også brev fra soldaternes mødre som takkede for hendes venlighed, det var dejligt at vide der var et venligt menneske som undte deres børn det godt.

Adolf og Marie Kirstine Rasmussen havde derudover et plejebarn som hed Carla. Traditionen i familien er, at hun var barn af en afstumpet og fattig kone som levede af at sælge is ved Slotssøen. Hun havde foræret Adolf Rasmussen barnet, hun kunne og ville ikke selv tage sig af det."

Bent fortalte om hvad traditionen i familien sagde om Adolf og Marie Kirstine Rasmussens plejedatter "Carla". Men hvad ved vi rent faktisk? Jo, hun hed rigtig Karla Kristine Lund og var født den 31. august 1911. Hun var datter af den kun 17 årige og ugifte Andrea Kristine Lund og (udlagt barnefader) cykelsmed Niels Hansen. Døbt i hjemmet den 4. september 1911 og fremstillet i kirken den 8. april 1912. Faddere var arbejdsmand Adolf Rasmussen og hustru Marie Kristine Hansen.



Billede: Udsnit af kirkebogen for Sankt Nicolai Kirke, Kolding.

Karla er konfirmeret den 11. oktober 1925. I kirkebogen står anført "I Pleje hos Portner Rasmussen, Kolding".



Billede: Udsnit af kirkebogen fra Sankt Nicolai Kirke, Kolding.

1) Forbuds (Kaldet, Omme, for de andre Dygnene, Bidsness, Indførsel af andre Ordre)	2) Nidbrus	3) Midsomsga. 4) Bøddelg.	Særtryk der skal indføres i Løbskaldet, indføres her, indføres af andre, der skal indføres i Løbskaldet	Her anføres alle Personer, der paa Tøllingsdagen er til Stede paa Tøllingsstedet, selv om de har læst Bopæl andetsteds, samt alle Personer, der har læst Bopæl paa Tøllingsstedet, selv om de ikke er til Stede paa Tøllingsdagen. Ved Bopæl, endes efter Navn, som: „Bopæl“ eller „Bopæl“.	Hvis den i Rubrik 3 optagne Person har læst Bopæl andetsteds, anføres her den faste Bopæl (Kommunens Navn og den fuldstændige Adresse i Tjeneste for Udførelsen af den Landets Navn).	Er den i Rubrik 3 optagne Person paa Tøllingsdagen til Stede paa Tøllingsstedet? Ja eller Nej	Hvis Svaret er „Nej“, skrives her „fraværende“, samt anføres navnligt muligt det midlertidige Opholdssted. (Ved Ophold i Udlandet anføres den Landets Navn) Indfør Person „et til Stede“ paa det Sted, (i den Tilstand, det Huset, Stab o. s. v.), hvor den Person mellem den 4. og 8. November har haft Natstue, eller, hvis den ikke denne Nat har haft Natstue (Personer paa Rejse o. v.), paa det Sted, hvor den først bager end den 8. November. Alle andre til Familien hørende eller uvovet i Ejendommen hørende Personer indføres som „fraværende“ („Nej“ i Rubrik 3 o. s. v.).	Her anføres: Bopæl i Hverne angives ved: Bynavn, Gade og Hus-Nr. Bopæl paa Landet angives ved: Kommune og Postadresse. Personens Tilhørsning til Kommunen er angivet efter K. Kostr. 1929, indføres desuden: 1) Fødsels Bopæl efter Tilførlingsloven 2) Fødsels og første Tilførlingsloven er sket.	konfirmand (M) Afskrift (K)			
Fødsels Kaldet		Rasmussen Adolf Rasmussen Marie Rasmussen Axel Lund, Karla Kristine				ja ja ja ja		Montegade 1a	M	M	M	M

Fødselsdag	Fødselsaar	Fødselssted	Statborgerforhold	Egteskab og Skilling	Skilling i Familien	Erhverv	Navn og Adresse for den virksomhed, virksomhed, firma eller Person, under den Tidens hovedindtægt arbejder for	Deponium (M) Blandt (M) eller som angives i Rubrik 8	Udfyldt navn af Gælle
13/8	1899	Br. Branding	danish	9	Husfader	Andersen, Kerketorvet, Kolding	Jydsk Væb. 9/65		18/8
13/6	1850	Br. Skole	"	9	Husmoder	8100 - 0			18/6
18/6	1888	Kolding	"	10	Dann.	Mastk. Andersen	Jensen & Larsen		
18/8	1911	Kolding	"	10	Pløjemand	Br. 107 - 0			

Billeder: Ovenstående er fra folketællingen i 1929. Her af kan vi se, at den da 18 årige Karla er blevet damefrisør og arbejder ved frk. Andersen på Kirketorvet. Hun bor hjemme ved Adolf og Marie, hvor også maskinarbejder ved Jensen & Larsen, Axel, på 21 år bor.



Billede: Adelgade, Kolding. Ved Kirketorvet - set mod øst. Ca. 1930. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.

Vi kan glæde os over, at det gik Karla godt og hun blev damefrisør ved frk. Andersen på Kirketorvet. Men hvad så med historien om moderen, der er "afstumpet" og "sælger is ved slotssøen"? Det er mere vanskeligt, at afgøre. I datiden var det skamfuldt og meget problematisk, at få et barn uden for ægteskab. I kirkebogen er det endda anført som "uægte barn". Sådan så man på det og der har ikke været mange andre muligheder, for en fattig 17 årig tjenestepige, end at sende barnet i pleje. Hun ville jo ikke kunne passe sit barn samtidig med hun skulle være tjenestepige. Så selv om det har være svært, så har det været en både fornuftig og nødvendig beslutning.

**Hoved liste.**

Famili- eller Ledsnavn		Santlige Personer Havs		Fødsels- og dødsdato		Fødsels- og dødsdato		Fødsels- og dødsdato		Fødsels- og dødsdato		Fødsels- og dødsdato		Fødsels- og dødsdato		Fødsels- og dødsdato		Fødsels- og dødsdato		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Jens, Christian Laurson	28	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18
2	Ann, Kristine M. Laurson	28	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18
3	Louise, Kristine Laurson	28	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18
4	Karsten Laurson	28	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18
5	Willy, Knud Laurson	28	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18
6	Lars, Marie Laurson	28	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18
7	Anders, Knud Laurson	28	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18
8	Ann, Marie Laurson	28	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18
9	Carl, Anders Laurson	28	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18	1/12	18

Billede: Folketællingen 1911.

Vi kan af folketællingen i 1911 se, at Karlas mor, Andrea, bor hjemme ved sin mor, Karen Marie, i Låsbygade 76, på 1 sal. Der var yderligere en person med adresse på 1. sal, så det har været meget småt. Andreas to mindre søskende bor der også; Anna Marie Kristine Lund og Carl Andreas Lund. Hendes mor, der er 41 år på det tidspunkt, er anført som gift, men manden bor der ikke. Moderens beskæftigelse er "arbejderske - altmulig - fattighjælp". Der har ikke her været råd til, yderligere en mund at mætte.

Gældeligvis kommer Karlas mor videre i livet. I 1921, er hun registreret som boende i Aarhus og hun bliver gift med Hans Christian Poulsen den 19. december 1922 i Sankt Pouls Kirke i Aarhus.



Billede: Udsnit af kirkebogen for Sankt Pouls Kirke i Aarhus.

I 1923 boede de i Kolding og fik de en dreng ved navn Kai Ove Thyge. I 1925 kan vi se de bor i baghuset i Søgade 23. Hans Christian er da portier.

Bygning	nr.	Adresse	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.
Bygning	5	Kongensgade 17	19	1922	Hans Christian	Andrea	9	Kongensgade	Portier	Søgade 23	X		
"	6	Kongensgade 17	30	1924	Kai Ove	Thyge	9	Kongensgade	Portier	Søgade 23	X		
"	7	Kongensgade 17	19	1924	Hans Christian	Andrea	9	Kongensgade	Portier	Søgade 23	X		

Billede: Udsnit af folketællingen i 1925.



Billede: Søgade 23. Opført ca.1860. Nedrevet i 1960'erne. Personerne: Laura Olesen, f. Nordstrøm, 18.11.1878-1950. Ole Olesen, 25.06.1880-1934.

Forhuset bestod af 3 separate lejligheder (1 vær.+ køkken, 2 vær. + køkken, 2vær. + køkken. På loftet 2 separate soveværelser. Bagbygningen var vistnok engang hestestald, var ombygget til 2-værelses lejlighed + fælles gammel toilet. Baghaven stødte op til den nuværende Ndr. Ringvej.

I 1926 har de fået yderligere en søn, Arne Kasper. Hans Christian er arbejdsmand. De bor i forhuset Søgade 17, meget bedre end baghuset i nr. 23. De bor tæt på slotssøen, men umiddelbart er der ingen spor af at Andrea skulle have haft en isbod.

1926										1927									
Folketælling 1926										Folketælling 1927									
nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.	nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Hans Christian										Hans Christian									
Andrea										Andrea									
Kai Ove										Kai Ove									
Arne Kasper										Arne Kasper									

Billede: Udsnit af folketællingen i 1930.

Bent Rasmussen fortæller: "Svend Aage døde som 12-14-årig. Min Bedstemor fortalte mig, at hun besøgte Svend Aage på sygehuset hver dag, hvor han var indlagt på børneafdelingen. En dag hun kom på sygehuset, netop som besøgstiden begyndte, var der ingen i Svend Aages seng, og hun spurgte drengen i sengen ved siden af, om han vidste hvor Svend Aage var. "Ja, det ved jeg", svarede drengen, "han er død". Det var der ingen der havde tænkt på at underrette mine bedsteforældre om. "Jeg blev så ked af det" fortalte hun."

Bent Rasmussens indignation lyser kraftigt ud af ham, mens han fortæller historien. Den fattige gamle kone var ligegyldig, knap menneskelig for datidens sygehusvæsen.



Billede: Sydflyøjen af Kolding gamle Sygehus, Sct. Jørgensgade, set fra havesiden, ca. år 1915-15. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograf: V. Schæffer, Kolding

Svend Aage Rasmussen (f. 1901, d. 1914) blev kun 13 år. Han blev begravet den 25. maj 1914 på Kolding gamle kirkegård. Hans forældre blev ved deres død stedt til hvile i samme grav, og der ligger Bent Rasmussen også i dag, i 2021.

202			Døde Mandkøn.	
1914				
Dødsdagen (År og Måned) og Dødsårsagen (Paa Lægens: Syg, Sagnet og Bændel. i Kirkeliste: Kæftelse og Ulykke, Sagnet, hvis der i Syg og Sagnet er nævnt i Syg).		Dødsårsagen (Kirkeliste, Sagnet og Bændel (Kæftelse) Navn) og Dødsårsagen (År og Måned)	Den afdøde fulde Navn (Hvis det muligt eller foretaget Døds- eller Fødselsattest eller ved Efterlys i Kirke- bogen)	Den afdødes Hilling og Bøje (i ældre Sæts Opholdssted, kommet paa Livet ved Syg, Sagnet og Bændel, i Kirkeliste ved Kæftelse, Syg og Bændel, samt, for den være Ulykke, hvem den erblevet, Ulykke den afdødes Fødsels- og Fødselssteds (med angivelse af Kirke- bogen, Hilling og Bøje). Hvis den afdøde var eller vilde af have været gift, an- føres Ulykke dette navn, saa det muligt. Begravelses- stedt: Navn og Hilling og Bøje eller anden Bøje)
2023	1914	22'48'	Walden	22'48'
65	1914	22'48'	Walden	22'48'

Billede: Udsnit af kirkebogen for Sankt Nicolai Kirke, Kolding.

Da Maries mand Adolf Rasmussen døde i 1939 boede de stadig i kælderen under telefoncentralen i Klostergade. Senere flyttede Marie til alders-renteboligerne på Agtrupvej 115, her boede hun så til hun flyttede på "De gamles Hjem", det nuværende Låsbyhøj i 1953.

*Billede: Marie Kirstine Rasmussen med lille Hanne Brøndum Rasmussen på skødet, antageligt ved boligen på Agtrupvej 115.*



*Billede: De gamles hjem, ca. 1950. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograf: P. Thastum.*

Marie døde den 13. oktober 1956 på "De gamles hjem". Hun blev begravet onsdag den 17. oktober kl. 14.30 fra kapellet på den gamle kirkegård.

Bents anden bedstemor (mormor) var Kristiane Marie Brøndum datter af Karen Marie Nielsen og Jacob Brøndum. Kristiane er født den 7. marts 1876 i Almind, hun døbes den 14. maj samme år.



Billede: Bryllupsbillede af Kristiane Marie Brøndum og Frederik Valdemar Knudsen.

Ministerialbog Fol. <sup>166/</sup>167 <sup>Mk.</sup>Kvk. Nr. 1876/2

## DAABSATTEST

for

Familienavn:

*Brøndum*

Fornavn:

*Christiane Marie*

Fødeby, Sogn, Herred og Amt.....

*Almind Mark og Løgn, Vejle Amt*

Fødselsaar og -Dag.....

*1876 (nyttisest) 7<sup>de</sup> (døpende) Marts*

Kirken, hvori Barnet er døbt eller fremstillet efter Hjemmedaab.....

*Almind*

Daabsaar og Daabsdag, samt – hvis Barnet er hjemmedøbt – Aar og Dag for Fremstillingen i Kirken.....

*Den 14<sup>de</sup> Maj*

Forældrenes Stilling og fulde Navne...

*Indsiddet Jakob Brøndum  
og Hustru Karen Marie Nielsen  
af Almind Mark*

Overensstemmelsen med Ministerialbogen bevidnes.

*Almind* den 9-2-19<sup>to</sup>

Embedets Segl.

Prestens Navn.



Billede: Kristianes skolehæfte fra 1890.



Billede: Kristiane Marie Brøndum og Frederik Valdemar Knudsen gifter sig den 17. september 1904 i Skt. Nicolai Kirke i Kolding.



Christiane Marie Brøndums søster, Maren Kathrine Dorthea Brøndum, døde 46 år gammel på Kolding Sygehus tuberkuloseafdeling, den 27. juli 1919.

Den 1. august samme år dør Christiane og Valdemars ældste datter Ellen Brøndum Knudsen (f. 1906, d. 1919) kun 13 år gammel.

Dødsannoncen lød: "Vor kære lille Ellen døde i morges, 13 år gammel. Kolding, den 1. august 1919. Hendes dybt sørgende Forældre og Søkende: Valdemar Knudsen, Fyrbøder. Christiane Brøndum Knudsen. Begraves fra hjemmet i Allégade 14 Onsdag den 6. August, Middag Kl. 1½, ved Kapellet paa den nye Kirkegaard Kl. 2."

Moderen skrev i "Slægtsbogen": "Den barnesjæl er bjerget godt som skjuler sig i dit rige. Din moder C. Brøndum Knudsen."

Begge blev begravet på det der i dag hedder Søndre Kirkegård.



Billede: Frederik Valdemar Knudsen og Christiane Marie Brøndum med deres fem piger.

*Billede: Fra Fredrik Valdemars og Christiane Maries sølvbryllup i 1929. Sølvbrudeparret med deres fire døtre.*



*Billede: Kristiane Marie Brøndum og Frederik Valdemar Knudsen.*

Kolding Folkeblad skrev i anledning af Christianes 75 års fødselsdag: "- Onsdag den 7. Marts fylder Fru Christiane Brøndum Knudsen, Gramrolighed 2, Kolding, 75 Aar. Fru Knudsen og hendes Mand, Valdemar Knudsen, er kendte Skikkelser indenfor Blaa Kors i Kolding, og selv om Fru Knudsens Helbred ikke er altid er lige godt, kan man være sikker på at finde hende blandt tilhørerne ved Blaa Kors' Mandagsmøder. Fru Knudsen er meget

afholdt for sit rolige og behagelige Væsen, og mange Gratulanter vil sikkert finde vej til Hjemmet paa Gramrolighed på Onsdag”.



*Billede: Ældreboligerne på Gramrolighed, Kolding. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.*

Christiane Marie Brøndum døde godt to år efter sin mand den 2. oktober 1957, kl. 8.25, om morgnen i sit hjem på Gramrolighed 2. Hun blev begravet på Kolding Sdr. Kirkegård, fredag den 4. oktober 1957 kl. 14. Min farmors, Mary Henriette Brøndum Knudsen (f. 1911, d. 1995), søster Esther Brøndum Knudsen skrev som Christians ældste datter for sidste gang i "Slægtsbogen" om sin mor, hun sluttede: "Og når hans sol for dig går ned, arver du al hans herlighed, O Gud ske lov. Esther Brøndum Andersen. Ældste datter".



*Kristiane Marie Brøndum og Frederik Valdemar Knudsen.*

Avisen skrev om Jordefærden:

"Fru Christiane Brøndum Knudsen, Gramrolighed 2, Kolding blev fredag begravet fra kapellet paa Sdr. Kirkegaard under stor deltagelse. Ved baaren stod Blaa Kors fane, og kapellet var smukt pyntet med grønne planter og levende lys, og mange kransede var sendt til baaren. Efter salmen "Lille Guds barn" holdt sognepræst Tobiassen mindetalen udfra Jacobs brev, 1. kapitel, vers 17: Al god gave og al fuldkommen gave er ovenfra og kommer ned fra lysets fader. – Præsten sagde bl.a.: Fru Knudsen levede sit liv i troen på Guds kærlighed og takkede for hans mangfoldige gode gaver. Hun talte om sit barndomshjem med glæde og tak, fordi vejen til Gud blev vist hende dér. Hun og hendes mand kom til at skabe et godt og dejligt hjem, for der var glæde og tilfredshed, og der blev levet lykkeligt familieliv med et ualmindeligt godt sammenhold. De blev alle knyttet tæt sammen. Det viste sig ogsaa, da dagene blev mindre gode.

Efter en salme sang kordegn Gundtoft solo "Du kommer, Jesus, til mig ind". Ved graven bragte to svigersønner en stor tak for den kærlighed, de havde mødt".



*Billede: K. Gundtoft, den 14. februar 1962. Kordegn ved Sct. Nicolai Kirke. Fotograf Kolding Folkeblad. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.*

Christiane Marie Brøndum og Frederik Valdemar Knudsen fik fem børn:

Ellen Brøndum Knudsen (f. 1906, d. 1919), Esther Brøndum Knudsen (f. 1908, d. 1989), Mary Henriette Brøndum Knudsen (f. 1911, d. 1995), Frida Valborg Christiane Brøndum Knudsen (f. 1913, d. 1989) og Gudrun Irene Brøndum Knudsen (f. 1916, d. 1986).

Bents anden bedstefar (morfar), Frederik Valdemar Knudsen, blev født i Balslev på Fyn, 5. maj 1882, døbt 2. juli samme år. Hans forældre var Ane Knudsen og rebslager Knud Knudsen.



Billede: Postkort med Balslev Kirke.

## Daabsattest

for

Familienavn: *Knudsen*

Fornavn: *Frederik Valdemar*

Fødeby, Sogn, Herred og Amt:	<i>Balslev By og Sogn, Vends H., Odense Amt</i>
Fødselsaar og -Dag:	<i>1882, den 5. Maj</i>
Kirken, hvori Barnet er døbt eller fremstillet efter Hjemmedaab:	<i>Balslev</i>
Daabsaar og Daabsdag samt — hvis Barnet er hjemmedøbt — Aar og Dag for Fremstillingen i Kirken:	<i>1882, den 2. juli</i>
Forældrenes Stilling og fulde Navne:	<i>Rebslager Knud Knudsen og Kvinden Ane Knudsen</i>

Overensstemmelsen med Ministerialbogen bevidnes.

*Eiby Pgd.* den *7. Febr.* 19*40.*

*H. Hørring*

Præstens Navn.

Nr. 56 A. A/8 Olaf & Haralds Co.s Forlag. Dansk Papir. Stofkl. I. Styrkekl. II.

Billede: Frederik Valdemar Knudsen.

Han konfirmeres i Balslev Kirke 12. april 1896. Den 1. maj 1897 til 1. november 1897, tjener han hos Chr. Schmidt i Balslev, det er så vidt vides hans første arbejdsplads knap 14 år gammel. Han skifter flere gange plads og første februar 1903 forlader han Mads Hansen Madsen i Balslev på grund af sygdom.

Billeder: Frederik Valdemar Knudsens skudsmålsbog fra 1897, i dag i Kolding Stadsarkivs samling.



22. marts 1903 samme år forlader han så Balslev for, at flytte til Kolding. Han registreres 23. marts som tilflyttet Kolding. Her skifter han også plads flere gange og kommer bl.a. til Seest, her er han også kun er kort tid, og forlader tjenesten på grund af sygdom. I Kolding var han i mange år havnearbejder ved DFDS.

*Billede: Skibe i Kolding Havn. Til højre ses DFDS' fragtskib "Koldinghus", ca. 1925. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.*



Både Christiane og Valdemar, han kaldes kun Valdemar ikke Frederik, var aktive i Blaa Kors og stærkt troende.



*Billede: Blå Kors Kolding på udfugt, ca. 1910. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.*

Deres datter, Bentes mor, Mary Henriette Brøndum Knudsen, blev født den 18. september 1911. Valdemar og Christiane boede i et hus de selv ejede i Konsul Grausgade 44, Kolding. Her boede de til 1940, hvorefter de flyttede til Gramrolighed 2, 2. sal.





*Billede: Villy Elmer Christensen, Gudrun Irene Brøndum Knudsen, Frederik Valdemar Knudsen med lille Valther Andersen, Christiane Marie Brøndum, Frida Valborg Christiane Brøndum Knudsen, Esther Brøndum Knudsen.*

Bent Rasmussen fortæller: "Valdemar Knudsen, min bedstefar, var havnearbejder, her arbejdede han bl.a. for DFDS. Da der ikke altid var arbejde at få på havnen, arbejdede han også for vognmand Kanne, hvor han kørte hestevogn og passede hestene. Han kørte også ligvognen. Det var en stor sort vogn, trukket af to sorte heste med sort dækken, taget på vognen blev holdt oppe af fire flotte hvide søjler, og kusken sad højt hævet helt oppe ved taget, iført diplomatfrakke, høj hat og hvidt halstørklæde. Kisten lå på det sorte lad, så den kunne ses fra alle sider. Når man mødte ligvognen holdt bilerne stille og de gående standsede op og vendte sig mod vognen og havde man hat på tog man den af til vognen havde passeret.



*Billede: Hestetrukken rustvogn fra Den Borgerlige Begravelseskasse foran indgangen til Skt. Nikolaj Kirke.  
Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.  
Fotograf: V. Baunsgaard, Jernbane-  
gade 15, Kolding.*



*Billede: Allégade fotograferet omkring 1920. Huset hvor Christiane og Valdemar Knudsen boede er det hvide i venstre side hvorpå gadelampen sidder. Det er lige efter "smøgen". Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograf: Georg Burchardt.*

De var begge meget stærke missionsfolk, gik i kirke hver søndag og hver mandag i Blå Kors der havde til huse i Missionshotellet der lå overfor Telefoncentralen i Klostergade, ligesom de også gik til møde i Bethel på Tøndervej.

Da Blå Kors var en afholdsforening, var der aldrig spiritus i hjemmet og de så heller ikke gerne andre drak det. De holdt meget på hvad der var rigtigt og forkert og støttede forskellige retfærdige sager bl.a. de Spaniens-frivillige. (Dvs. de frivillige ca. 550 danskere som deltog i den Spanske borgerkrig (1936-39) i kampen mod Francos fascistiske styrker og hvoraf ca. 220 mistede livet i kampene, forf.)



*Billede: Klostergade 26. Missionshotellet Ansgar under besættelsen. Billedet er taget af politiets tekniske afdeling efter afskydning af signalpistol ud for hotellet. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograf: Rithar Hartimmer.*

Deres ældste datter Esther boede med sin søn Valther hos dem, til sønnen var en syv-otte år og hun traf Emil Andersen, med hvem hun fik sønnen Freddy. Min mor giftede sig med smedesvend Axel Rasmussen, Frida med slagteriarbejder Osvald Jepsen og Gudrun med dropkoger ved FDB Willy Christensen.

Efter forholdene boede mine bedsteforældre pænt. Huset var i to etager, i den nederste var der køkken, en dagligstue og den fine stue som kun blev brugt ved særlige lejligheder. En stor Kristus-figur i det ene hjørne var meget fremtrædende. Oven på var der to soveværelser, i alt ca. 100 m<sup>2</sup>.

Det at Esther og Valther boede hos mine bedsteforældre så længe betød, at han var meget beskyttet, ikke blot af bedsteforældrene men også af de to mostre Frida og Gudrun.

Min mor følte nok, og jeg selv også, at det i nogen grad gik ud over mig, særligt i den periode hvor vi boede lige over for dem. Det gav anledning til nogle episoder, måske særligt fordi midlerne hos min mor og far var små, og det kneb med at give mig det samme som Valther fik. Jeg erindre Valther mange gange hylede fordi jeg slog ham, og de tog parti for ham og han fik nok også nogle ting, som jeg af naturlige grunde ikke kunne få.

*Billede: Valdemar og Kristiane med lille Ellen.*



Det skal siges, at mine bedsteforældre var ualmindelig gode, retfærdige mennesker som var agtet i alle kredse, i øvrigt fuld fortjent. Men deres indstilling til tingene var meget præget af deres missionske indstilling.

Jeg tror min bedstemor godt kunne lide min far, men hun havde som sin mand, svært ved at acceptere, at han engang imellem drak nogle øl.



*Billede: Valdemar og Christiane på deres gamle dage.*

Det var en årlig begivenhed, at bedstefar lånte et par heste ved vognmand Kanne sammen med en ladvogn, hvorpå der på langs blev opstillet et par bænke. Så kørte hele den samlede familie til Almind, hvor vi besøgte gravene ved kirken og videre til Viuf Kro hvor vi spiste vores medbragte mad. Selv om turen var lang, var det en søndag vi glædede os til og jeg husker det som en dejlig oplevelse”.

Når Frederik Valdemar Knudsen arrangerede, at familien kørte til Almind en gang om året og ”besøgte gravene ved kirken”, så er det fordi hans hustrus familie stammede derfra.

I generationer havde Brøndum-familien holdt til i området ved Almind. Nogle havde været degne og skoleholdere i Almind og til tider i Viuf. Nogle havde særlige evner som ”kloge mænd” og benbrudslæger. Deres gravsteder var der stadig og dem besøgte man altså en gang om året.



**Billede: Almind kirke. Den er bygget i 1887 af sten fra den romanske kirke, der tidligere stod på stedet. Tårnet er opført i røde mursten. Fotograf: Bococo / Claude David. Brug tilladt efter Creative Commons. ([creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/))**



**Billede: Christiane Marie Brøndums far, (Bents oldefar) Jacob Christensen Brøndum, født 23. maj 1817, død 19. marts 1901.**

*Billede: Christiane Marie Brøndums mor (Bents oldemor) Karen Marie Nielsen, født den 19. marts 1832, død 4. april 1900.*



*Billede: Christiane Marie Brøndums forældre: Karen Marie Nielsen (født den 19. marts 1832, død 4. april 1900) og Jacob Christensen Brøndum (født 23. maj 1817, død 19. marts 1901). Billedet er farvelagt på MyHeritage.com.*

*Billede: Maleri af huset hvori Brøndum har boet i Almind Hule.*

*Maleriet har jeg fået som gave af Valter Andersen, søn af Esther Brøndum Knudsen.*



*Billede: Bent Brøndum Rasmussen tog også børn og børnebørn med til Almind. Her er det Bent med barnebarnet Sofie ved Almind Kirke.*

Frederik Valdemar Knudsen blev, ifølge min fader Bent Brøndum Rasmussen, senil på sine gamle dage og det resulterede bl.a. i at han trådte ud foran biler nær hjemmet. Der er således flere avisnotitser med omtale af hans tilskadekomst på gade og vej og om hvorledes han må køres i ambulance til Kolding Sygehus. Han troede Gud holdt hånden over ham og derfor kunne færdes i trafikken som det passede ham.

## Hjernerystelse i det fedtede føre

### Ældre mand trådte ud foran bil

I går eftermiddag blev aldersrentemodtager Valdemar Knudsen, Gramrolighed 2, Kolding, kvæstet ved en påkørsel på hjørnet af Gramrolighed og Ndr. Ringvej. Valdemar Knudsen trådte ud på kørebanen og havde åbenbart ikke bemærket en bil, der kom kørende imod ham. I det fedtede føre nåede bilisten ikke at bremse så betids, at han undgik at ramme Valdemar Knudsen, og denne blev revet omkuld. Han slog sig en del og fik bl. a. en dyb flænge i højre tinding. Desuden fik han en lettere hjernerystelse, og han førtes i Falcks ambulance til Kolding sygehus, hvor han indlagdes.

Frederik Valdemar Knudsens senilitet tog til og til sidst var det så slemt, at han kom på Augustenborg. Det var navnlig fordi han var til fare for sig selv. Familien besøgte ham naturligvis. Min fader der på det tidspunkt havde fået motorcykel, kørte af og til ned og besøgte sin bedstefar. Bent Rasmussen fortæller: "Bedstefar kunne være helt klar noget tid og spørge til familien og selv fortælle, pludselig kunne han så kigge ud af vinduet og se sine afdøde brødre gå og harve.

De klare stunder gjorde, at familien, særligt hans døtre, mente han måtte ud af Augustenborg og hjem. Det var min bedstemor ikke glad for, hun var meget bekymret for om han skulle gøre skade på sig selv. Enden blev at han flyttede hjem til Emil og Esther. De blev dog efter kort tid bange for ham og hvad han kunne finde på, navnlig når han var oppe om natten. Så tog min far og jeg om og sad hos dem om natten, vi skiftede til hhv. at sove på sofaen og sidde "vagt". Det var anstrengende da vi begge skulle på arbejde næste dag. Men det fortsatte sådan nogle måneder til han 73 år gammel, døde den 9. september 1955".



**Avisreferatet af Jordefærden lød:**

**"Fhv. Arbejdsmand Valdemar Knudsen, Gramrolighed 2, Kolding, Blev i Gaar begravet fra Kapellet paa Sdr. Kiirkegaard unde meget stor Deltagelse. Arbejds mændenes Forbund og Blaa Kors paraderede med Faner ved Baaren. Højtidsligheden indledte med "Du Herre Krist", hvorefter Sognepræst Tobiassen talte ud fra ordet "Et er fornødent".**

**Det er Livets kunst at samle sig om dette ene fornødne, sagde Præsten bl.a. Selv om vi ikke bliver skaanet for Livets Modgang, saa er det alligevel det med Gud, der holder. Det holdt ogsaa for Knudsen gennem hans Livs Dage og da det begyndte at glippe for ham gennem hans sygdom. Bønnens Vej kunde han altid finde. Der er altid et vist Vemod ved Adskillelsen efter et saa langt og rigt Liv, men alligevel er den overvældende Følelse en Trang til at sige Tak, fordi han fik lov at rejse herfra med Fred. Der er ogsaa Grund til at takke for, som hans Liv formede sig. Han var en munter og glad Mand og havde altid et godt Ord at glæde andre med. Han fyldte sin Plads, og Blaa Kors var han en trofast Ven. Kordegn Gundtoft sang, "Være du mig nær", og efter Jordpaakastelsen takkede afdødes Svigersøn for Deltagelsen".**



*Billede: Frederik Valdemar Knudsen.*

Det var om Bents bedsteforældre, nu vender vi tilbage til hans barndom.



*Billede: Bent Rasmussen i stiveste pus.*

"Jeg havde en budplads hos Schæffer i Jernbanegade i flere år. Jeg fik 15 kr. om ugen og betalte 10 kr. til min mor. Hertil kom drikkepengene, der godt kunne blive et pænt beløb, fordi tyskerne handlede meget hos Schæffer og de gav næsten altid gode drikkepenge. Navnlig ville jeg gerne ud på Fredensborg på Ndr. Ringvej, der kom jeg altid ind til den øverstkommanderende, og han gav altid en femkroneseddel i drikkepenge.

*Billede: Villa Fredensborg. Fotograferet i 1992. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograf Åge Lund Jensen.*



Billede: Kolding. Butiksfacade til V. Schæffers Boghandel, Jernbane-gade 6. Her skiltes V. Schæffer med at være bogtrykkeri, papirhandel, boghandel og forlag. Desuden reklameres der for at være Fyldepenne Centralen og for papir, bogtryk og bøger. 8. november 1941. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.



Billede: Bogtrykker V. Schæffers bog- og papirhandel, Jernbane-gade 6. Fotograf ukendt. Kilde: Kolding Stads-arkiv / arkiv.dk.

Senere blev mine elskede søskende Lis og Per født og alt gik egentligt godt, bortset fra det med pengene. Dem kneb det altid med.

Sammen med en anden telefonmontør, Hans Peter Sørensen, der boede på Udsigten og havde tre børn, var min far til møde i Arbejdernes Fællesorganisation, hvor de stiftede Arbejdernes Andelsborligforening, efter en lov der netop var vedtaget i Folketinget.

Han var nr. 9 der meldte sig ind, og ville have en lejlighed på Ndr. Ringvej, boligforeningens første bebyggelse i Kolding.

Vi flyttede på Ndr. Ringvej i 1940, det var en stor omvæltning. Jeg var mest imponeret, vi havde toilet i lejligheden og et brusebad og jeg fik mit eget værelse. Når drengene fra Konsul Grausgade kom på besøg, kunne de slet ikke forstå hvordan vi kunne bo der.



Billede: Boligerne på Ndr. Ringvej.

Min far blev efter fem år telefonmontør og jeg tror egentligt det hele gik meget godt. Han var meget dygtig til sit arbejde. Både min far og mor var meget gode ved mig. Der var næsten aldrig noget med ufred eller nogen der slog. Men jeg synes at huske, at det altid var småt med pengene. Hvad det skyldes ved jeg ikke, min far drak ikke på det tidspunkt og det var kun en enkelt gang imellem han spillede kort. Jeg huskede dog en gang, at han tabte hele sin månedsløn, så de måtte have en væksel i banken

*Billede: Ndr. Ringvej 11. Axel og Mary bagerst, så fra venstre Marie Rasmussen, Bent Rasmussen, Christiane og Valdemar Knudsen.*



*Billede: Jydsk Telefons central på hjørnet af Klostergade og Munkegade. Fotograferet ca. 1960. Fra Kolding Stadsarkiv.*

Han blev distriktsmontør og Telefonselskabet gav ham kørekort, da han skulle bruge bil i arbejdet.

Han mistede desværre sit arbejde ved Telefonvæsenet.

Efter afskedigelsen fra Telefonvæsenet kom han i kommunal beskæftigelse og derefter kom far i arbejde som altmuligmand ved opførelsen af den ny Lillebæltsbro."

Efter arbejdet ved Lillebæltsbroen blev han ansat ved VVS mester Regner Lund, hvilket han var glad for og god til."

Bents søster, Lis Brøndum Rasmussen, er født den 18. januar 1942 og Bents bror, Per Brøndum Rasmussen, er født den 7. februar 1944.



*Billede: Øverst Per Brøndum Rasmussen og Lis Brøndum Rasmussen. Nederst Bent, Per og Lis.*

Bent fortæller: "Min fader var, under krigen, en dag efter fyraften nede hos Mutter Eriksen, et værtshus i Låsbygade, for at få en fyraftensøl med arbejdskammeraterne. Ved et bord i nærheden af deres sad nogle tyske officerer og flere stikkere bl.a. Jenny Holm og Brinchmann. Efter nogle øl ville far sige tyskerne og de danske medløbere nogle sandheder, rejste sig derfor og gik over til deres bord, hvor han med høj røst meddelte: "Deutschland kaput meine Herren". Reaktionen udeblev ikke, tyskerne og stikkerne for på ham og han vendte hjem fyldt med blå mærker bl.a. en flere tommer tyk røde streg over nakken efter et knippslag.

Efter befrielsesbudskabet i radioen fra BBC om aftenen den 4. maj 1945, var han ude for at afregne et par regnskaber, ligesom han tilbragte flere dage foran Domhuset i dagen lige efter i håbet om at få fat på Brinchmann. Som en af de værste stikkere var han naturligvis i sikker forvaring og han fik aldrig bank af far.

Jeg kan huske min konfirmation (29. september 1946), de holdt en fin fest for mig, stuen blev ryddet og hele familien var med. Vi havde en kogekone og en til at servere, jeg fik foruden nogle gaver også 75 kr. Det gik desværre sådan, at da gæsterne var gået og de skulle betale, måtte de have 50 kr. af mine 75 kr. for at kunne betale. Så der var ikke meget da vi dagen efter skulle ud sammen med de øvrige konfirmander. De kunne ikke rigtig forstå, at jeg ikke kunne købe, som de fleste andre."

Et par sange fra konfirmationen:

Mel.: Jeg er Havren...

Her er Gilde, her er godt Humør,  
festlig Stemning, som sig hør og bør.  
Grunden er jo ogsaa ligetil,  
se blot lidt paa Hædersgæstens Smil.

Det var paa en kold Novemberdag,  
Bent tog teten til at slaa et Slag.  
Men han var skam ogsaa frisk og - rund,  
vejede nøjagtig - tretten Pund.

Med det samme fik han et Par Klask,  
saa han kunde blive rigtig - rask.  
Og da Bent stak i et vældigt Hyl,  
var det hele som en skøn Idyl.

Far og mor var stolte af sin Skat,  
pusled' om ham baade Dag og Nat.  
Og han fik snart Mod paa lidt af hver',  
Gjorde Nytte baade her og der.

Og når Bent sa' sin Aftenbøn,  
Til Gud Fader og hans elskte Søn,  
bad han kønt Vorherre kigge ned  
paa hans kære - ringe Lejlighed.

Han var helt alene mange Aar,  
og sig ønskede en Flok saa stor,  
med da der kom baade Glut og Gut,  
syntes han, det skulde være - Slut.

Og sin Skole dyrker han med Id,  
og naar der er gaa't et Stykke Tid,  
ser vi ham i Aanden som en klog  
og fornuftig Skolepædagog.

Og han stolt paa Skole gaar med "King",  
Den skal ogsaa kunne sine Ting,  
Saa den bliver hver Tyveknægt til Skræk,  
Hitte alt hvad der er blevet væk.

Men i Dag har du en Grænse naa't.  
Barndomsaarene er hurtigt gaa't,  
Kommer aldrig mer' tilbage, thi  
Livets Alvor griber ind deri.

Vi vil ønske, at det gode maa  
Være det, du bygger vid're paa.  
Ønsker dig en Fremtid lys og god,  
Og faa Kræfter til at staa imod.

Hjertelig til Lykke med din Pagt.  
Gid at den maa stadig staa ved Magt.  
Værne dig mod alt for onde Kaar,  
Skærme dig i mange, mange år.

Sl.

Sangen var fra Bent's far og mor. Sl. var Slifsgaard som digtede sange for folk.  
King var Bents schæferhund

--

Melodi: Kobbersmeden

Nu atter Hjemmet det staar smykket ret i Festens Tegn.  
For Bent de allerbedste Ønsker skal ha' med på Vej'n.  
Nu er han færdig med at slide sine Børnesko.



Nu skal han læse og studere på sin Fremtids Bro.

Melodi: En er for lille -

"1932" er det Aar, jeg husker bedst,  
da kom Bent til Staden Kolding som en lille Gæst.  
Storke kom hertil trods regn og blæst.  
13 Pund var Vægten for vor lille Hædersgæst.  
Skøn var han ikke, og Far han var hvas,  
alt var for han ikke tilpas.  
Men Tidens Fylde har Saarene lægt,  
for han blev saad'n en skønne Knægt.

Melodi: Frøslevsangen -

For sport er Interessen jo særlig stor hos Bent,  
han næsten alt har dyrket, saa han er godt bekendt  
Paa Stadions mange Baner man ser, er ham et Kup.  
Og "K.B." fik da ogsaa ham fisket til sin Klub.

Melodi: Jeg elsker den vaklende Rønne -

Paa Ringvejen findes de store Talenter,  
som mestre den Kunst at dressere en "King".  
Som Primas for Cirkus man ogsaa ham finder.  
Han smælder med Pisken, naar Hesten gør Spring.

Melodi: Skolemestrens Sang

Rektor Bent tit glædet har, de kære smaa.  
Med et Blik saa hvas man ham ved Tavlen saa,  
hvem er det, der sludrer, kan I ej forstaa,  
Ro skal til, hvis Maalet vi skal naa.  
Nu, er Rektor blevet gammel og maa staa  
Skoleret, for selv en Plads at faa.

Melodi: Husker du i Høst -

I din lille Stue, hvor selv du har fæsnet Bo,  
nyder du at sidder, i stille Aftenro.  
Ven er du med Reolen, for derfra kun Kundskab gror,  
og din Fremtid bliver stor og glæder Far og Mor,  
og en større Lykke er ikke på Jord.

Melodi: Kolding skønne By-

Borte er de skønne Dage,  
Livets skønne Barndomsaar,  
men vi haaber Arbejdstiden,  
vil dig bringe lyse kaar.  
Mødes du af Modgang paa din Vej,  
Agt ppaa Herrens Ord, det glipper ej.  
Han med dig vil dele Byrden;

Modgang er for ham en Leg.  
Melodi: Der er et land -  
Nu maa vi til at slutte denne Vise,  
for ellers falder Tiden nok lidt lang.  
Nu har paa Vers og Prosa, vi beskrevet  
om Bent saa meget har i denne Sang.  
Men Far og Mor vi heller ej maa glemme,  
det bedste som de to kan ønske sig,  
er Haabet om, at Solen den vil skinne  
og sprede Lykke over alt for dig.

Hurra! Hurra! Hurra!

"Valfre" O.R. II.

"Valfre" O.R. II. havde betydningen: Valther og Freddy, Bents to fætre, sønner af Esther Brøndum Andersen f. Knudsen.

Bent Brøndum Rasmussen blev ansat som typograflærling på Kolding Folkeblad, den 15. september 1947. Han blev udlært typograf i 1951 og blev på Folkebladet til 1967.



*Billede: Typograf Bent Rasmussen ved sættemaskinen på Kolding Folkeblad.*

Navn Bent Rasmussen  
 Født 20/11 1932 Ansat 15/9 1947  
 Adresse Ndr Riegvej 11  
5 An

Dato	Minimalløn	Pers. Till.	Dyrtidst.	I alt
17/3 48	8 -		12 50	20 50
6/8 "	8 -		16 13	24 13
13/9	10 -		16 13	26 13
11/2 49	10 -		16 63	26 63
14/4 49	12 -		16 63	28 63
3/21 50	12 -		17 64	29 64
27/3 "	12 -		17 64	29 64
7/7 "	14 -		17 64	31 64
5/8 "	14 -		<del>18 15</del>	33 15
15/9	18		19 15	37 15

Kolding  
Folkeblad

Jernbanegade 35 . 6000 Kolding . Telefon (05) 52 20 00

SYDJYLLAND

Kolding, den 27. juli 1979  
PN/KTM

Hr. borgmester Bent Rasmussen  
Grønholtparken 54  
6000 Kolding

Kære Bent.

Under oprydning af ældre ting fandt jeg bl.a. dit løn-  
ningskartotekskort fra 1947, som det formentlig kan  
more dig at se og anvende ved udarbejdelse af evt. me-  
moirer. Det er ialtfald interessant at se 32 års ud-  
vikling i pengeværdierne!

Med venlig hilsen

Poul Nielsen  
p.t. fungerende driftsleder  
på Kolding Folkeblad

Bilag

Bent yngste søster, Hanne Brøndum Rasmussen, er født den 26. september 1955.



*Billede: Hanne Brøndum Rasmussen.*

*Billede: Mary og Axel med deres yngste datter Hanne.*





*Billede: Mary og Axel ved deres sommerhus ved Bjert strand.*



*Billede: De fire søskende Hanne, Per, Lis og Bent.*

Min moder, Annalise Rasmussen, er godt fire år yngre end min fader. Hun er født den 25. marts 1938 på Fødselsstiftelsen i Århus.



*Billede: Fødselsstiftelsen i Aarhus, fotograferet i 1910.*

Annalise Rasmussen fortæller: "Min mor Marie Bull var ugift, og jeg har aldrig kendt min biologiske far, jeg ved de var forlovede, men forbindelsen blev brudt før jeg blev født. Jeg har ikke kunnet snakke med min mor om dette, jeg har flere gange overvejet, at undersøge nærmere, men har ikke fået det gjort, hvilke jeg fortryder.



*Billede: Annalise biologiske far Poul Erik Nielsen.*







*Billede: Annalise  
som barn.*

Det var trygt og godt at bo hos bedste. Der var en have og man var selvforsynende med kartofler, porre, gulerødder o.s.v. Vi havde også frugttræer med æbler, pærer og blommer, buske med ribs, solbær og stikkelsbær, så der blev syltet og lavet saft. Pærerne lå bredt ud på et klæde på loftet og var først modne ved juletid, de smagte ganske pragtfuldt. Nogle af æblerne blev skrællet og skåret i både, tørret ved svag varme i en ovn og derefter opbevaret i en pose af stof som hang ved skorstenen på loftet – der var tørt og lunt. Disse tørrede skiver af æbler spiste vi så om aftenen når vi skulle hygge os, vi kendte ikke slik. Der blev også stegt hele æbler i den store flisekakkelovn – den tids slik bestod også af en æggesnaps d.v.s. en æggeblomme rørt med sukker som man så spiste med en teske, det var den tids slik.



*Billede: "Bedste", Ane Marie Bull.  
Kilde: Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv.*

Oppe ved skorstenen på loftet hang også store røgede skinker og røgede pølser som man kunne skære af efterhånden som man skulle bruge noget.



*Billede: Bedstes hus på Terpvej 49 i Øster Lindet.*



*Billede: Terpvej 49, Øster Lindet. Udhuset ses til højre. Kilde: Lokalhistorisk forening for Øster Lindet sogn.*



*Billede. Terpvej 49 som huset ser ud i 2020, lidt forandret men i det store hele ligner det stadig sig selv.*

*Billede: Bedste, Ane Marie Bull, med lille Annalise i den dejlige nyttehave i Øster Lindet.*



Bedste havde en røgeovn i et udhus, folk kunne så komme med forskelligt som skulle røges – for det meste skinker og pølser, det var noget hun fortsatte med efter min bedstefar Heinrich Bulls død den 24. november 1937, altså før jeg blev født. Han var slagter. Husslagter kaldte man det og tog rundt på gårdene og slagtede dyr for folk, både grise, køer og heste. Han slagtede vist også dyrene hjemme, kødet blev så enten røget eller lagt i saltkar i store trækar for at det kunne holde sig, man havde jo ikke frysere eller køleskabe. Nogen var så heldig at have en kælder, et stort spisekammer havde alle.

Der var ikke noget med badeværelse eller vand i hanerne. Der var en pumpe, en vandpost, i haven man havde så en spand med vand stående i køkkenet, fik bad i en stor balje i køkkenet en gang om ugen.

*Billede: Ane Marie Bull, født Laasholdt, 1881-1977. Gift med slagter Heinrich F. Bull, Øster Lindet, 1859-1937. De boede Terpvej 49, Øster Lindet. Kilde: Lokalthistorisk forening for Øster Lindet sogn.*



*Billede: Annalises bedstefar Heinrich Ferdinand Bull.*

Heinrich Bull var enkemand med seks børn. Bedste kom så i huset hos ham og de blev gift den 18. marts 1910 og fik sammen også seks børn. Jeg har aldrig kendt bedstefar, da han var død da jeg blev født.

*Billede: Heinrich Ferdinand Bull i en have, muligvis Marie Sofie Nissens have i Vamdrup.*



*Forreste række: Marie Sofie Nissen (mor til Ane Marie Bull, f. Laasholdt, der sidder yders til højre), Heinrich Ferdinand Bull (opkaldt efter sin faldne halvbror) og Heinrich Ferdinand Bull (faderen til den dræbte soldat). Bagerste række: Madsine Laasholdt (søster til Ane Marie Bull, f. Laasholdt), Frida Emilie Bull, Johanne Kathrine Bull, Christine Marie Bull, Marie Sofie Bull (min mormor), Johann Godtfried Bull og Ane Marie Bull, f. Laasholdt (gift med Heinrich Ferdinand Bull).*





*Billede: Annalise Rasmussen ved sine bedsteforældres grav på Øster Lindet Kirkegård.*



*Billede: Gravsten for Heinrich Ferdinand Bull. Født 27. november 1859 / død 24. november 1937 og Ane Bull. Født 31.12. 1881 / død 21. marts 1977.*

Jeg var kun to år da krigen brød ud 9. april 1940, og husker derfor ikke ret meget, vi boede som fortalt i Øster Lindet, en lille landsby mellem Jels og Toftlund og mærkede ikke meget til den.

Jeg kan huske der blev kastet sølvpapirstrimler ned fra – det har nok været engelske fly – for at vildlede tyskernes radar. Vi børn løb i hvert fald rundt på markerne for at samle dem op – jeg husker også nogle russiske krigsfanger som opholdt sig i en lade tæt ved Bedstefars hus, der var godt med halm, men hvad de levede af ved jeg ikke. Vi kørte selvfølgelig i radioen om hvad der skete og hvor der blev bombet i de større byer. Men befrielsen 5. maj 1945 husker jeg, kampvogne med glade englændere kan jeg endnu se for mig. Det gjorde også dybt indtryk da naboerne kom og fortalte at Kaj Munk var blevet skudt, selv om jeg ikke vidste hvem han var – dengang.

Der var mange børn at lege med, både drenge og piger. Lige overfor Bedstes hus lå en stor gård. Her boede Karen Margrete og Kjeld Simonsen, de havde tre drenge, en stor storkerede med et par storker hver sommer, lige som de havde en udstoppet stork i stuen. De havde en have med store træer, der kom jeg ofte, der hjalp min mor også til med forskelligt.



*Billede: Annalise som barn.*



Der var både karle og piger på gården "Lilterp", en af dem hed Svend Schmidt, han kom også og besøgte os hos Bedste, blev forlovet med min mor og de skulle så giftes 1. april 1945.



*Billede: "Lilterp", Terpvej 24, Øster Lindet, bygget 1875.*

*Kilde: Lokalhistorisk forening for Øster Lindet sogn.*



*Billede: Øster Lindet Kirke og kirkegård.*

Uheldigvis traf det sig sådan at jeg lå og var temmelig syg med Mæslinger så jeg var ikke med til noget bryllup – kan dog huske nogle nye onkler som var vælig flinke mod mig.

Men det jeg var mest optaget af, var, at jeg ikke kunne begynde i skolen, den startede dengang altid 1. april. En af legekammeraterne som hed Astrid og jeg havde bestemt at vi skulle sidde sammen – det kom vi heldigvis til alligevel med lidt forsinkelse.



Billede: Øster Lindet Skole, ca. 1920. Kilde: Lokalhistorisk forening for Øster Lindet sogn

Svend Schmidt adopterede mig, jeg kom til at hedde Schmidt og kaldte ham far. Det var i Øster Lindet skole, der var en førstelære, en andenlærer og en sød lærerinde frk. Krab, hende husker jeg bedst. Der gik tre årgange i første klasse, to årgange i anden klasse og to årgang i tredje klasse. Vi blev så sat i gang med forskellige opgaver på forskelligt niveau.

I marts 1946 den 28. fik jeg en lillesøster Hanne, da var jeg otte år. Sidst på året købte vi et hus i Marstrup, en mindre by vest for Haderslev, det var et gammelt hus – 100 år – men pænt og godt nok, der var stråtag på kan jeg huske, det var hyggeligt men der kom et par strenge vintre, hvor der godt kunne være lidt is på væggene i køkkenet om morgenen, før der blev tændt op i komfuret. Min far arbejdede hos en vognmand, John Kliver, kørte f.eks. mælk til mejeriet fra gårdene der omkring.

Jeg var beklemmt ved at begynde i en ny skole, men det var jo kun den første dag, så fik jeg hurtigt nye venner.



*Billede: Marie Schmidt med Hanne på skødet, Annalise og Svend Schmidt.*



*Billede: Stedfaderen, Svend Schmidts forældre Jensine Jensen og Peter Nielsen Schmidt. I fint tøj med kongemærker.*



*Billede: Svend Schmidts forældre med deres seks børn. Øverst: Annalise Schmidt, Jens Møller Schmidt, Rigmor Elisabeth Schmidt og Tove Schmidt.  
Siddende: Svend Viggo Schmidt, Jensine Jensen, Peter Nielsen Schmidt og Agnes Schmidt.*



*Billede: Marie Sofie Nissen (f. 1858, d. 1945) med sit oldebarn Annalise, Fotograferet ved Oldemoderens hjem i Vamdrup.*

*Billede: Marie Sofie Nissen med Mogens Bull Andersen på skødet og Annalise ved siden af. Mogens er Annalises fætter.*



Det var jo lige efter krigen, der var knaphed på mange ting og man fik udleveret rationeringsmærker til f.eks. kaffe, sukker og margarine. Når der en dag kunne købes f.eks. gummistøvler til børn i Haderslev, cyklede mødrene straks af sted.

Vi flyttede mange gange, min far skulle hele tiden prøve noget nyt, så da jeg var omkring 11 år købte han en parcel, som var udstykket fra en større gård, Ballegård, i Brændstrup, igen en lille by, mellem Gram og Rødding, jeg mene man kunne få en slags støtte eller lån til at opføre hvad man kaldte et statshusmandsbrug og det gjorde vi så, der havde vi et par heste og et par køer – grise og høns og 7-8 ha. jord hvor der dyrkedes forskelligt roer og korn, min far havde igen arbejde ved siden af, med at kører mælk til mejeriet, denne gang med hestevogn. Igen en ny skole – hvor jeg også befandt mig godt. Efter et par år måtte der gives op – tjente ikke penge nok, det skete at høsten slog fejl og der døde en ko, der skulle ikke så meget til.



*Billede: Annalise Rasmussen med hendes to sønner Lars og Søren ved den tidligere Brændstrup Skole, hvor Annalise gik i skole.*

Som sønderjyde er man meget bevidst om at Dronning Ingrid holdt meget af Sønderjylland og følte en særlig tilknytning til denne landsdel. Jeg husker fra min skoletid at daværende Kronprinsesse Ingrid sammen med de tre små prinsesser – hvert år ved juletid hvert år delte tøj ud til sønderjyske børn. Der var nedsat en særlig hjælpekomite og bl.a. hvert år på hendes fødselsdag solgtes en lille marguerit, et papirmærke, til fordel for fonden.



*Billede: Kronprinsesse Ingrid's Feriehem i Bøgebjerg. Hendes Majestæt Dronning Ingrid på besøg i 1955.*



*Billede: Dronning Ingrid besøgte i juli 1966 to klasser fra Tønder Statsseminariums øvelsesskole, der opholdt sig på Kronprinsesse Ingrid's Feriehem for sønderjyske Børn ved Bøgebjerg Strand nord for Kerteminde. Besøget var i anledning af feriehemmets 25 års jubilæum.*

*Fotografer: Fyens Stiftstidendes pressefotografer. Kilde: Odense Stadsarkiv*

Der blev i 1939 oprettet særlige feriehem rundt om i landet for sønderjyske skolebørn, jeg var så heldig at min klasse på Brændstrup skole sammen med klasser fra nogle andre skoler i området fik tilbuddet. Det blev Bøgebjerg på Nordfyn hvor vi var i fjorten dage, det var i 1950 hvor jeg var 12 år. En oplevelse som jeg altid vil huske. Man startede dagen flaghejsning og sang. Vi hjalp til med borddækning, opvask og kartoffelskrælning, ellers gik dagen med leg, en tur til stranden, boldspil og udflugter i omegnen. Der blev sendt en kasse med bananer fra Kronprinsessen, vi kendte ikke bananer - jeg havde i hvert fald aldrig smagt en. Det nærmeste var appelsiner ved juletid.

Min far fik nu arbejde på slagteriet i Rødding og vi boede i en lille lejlighed på 1. sal i et hus i Brændstrup, nedenunder boede der en ældre dame - Helene Filipsen - som var handicappet af leddegigt og sad i kørestol, min mor skulle så hjælpe hende med alle praktiske gøremål - hun var en sød og venlig dame.

Der boede vi da jeg skulle konfirmeres, så der blev holdt konfirmation i hendes stuer.

Jeg gik til præst i Rødding hos en pastor Alfred Hansen, et pragtfuldt menneske, som sammen med sin familie havde været missionær i Kina. Det var i foråret 1952, jeg gik så ud af skolen efter syvende klasse, jeg fik faktisk altid gode karakterer og lærerne foreslog at jeg skulle fortsætte på Realskolen som lå i Rødding, men der var ikke råd til det, der skulle jo både pænt tøj og en ny cykel til, der var 6-7 km.



*Billede: Rødding Andels-Slagteri. Fotograferet i 1969. Kilde: Museum Sønderjylland, ISL-Lokalhistorie.*



*Billede: Sognepræst Hans Peter Alfred Hansen (1893-1960), præst i Rødding 1951-1960. Fotograferet i 1946. Kilde: Rødding Lokalhistoriske Arkiv.*





Billede: Præsten Alfred Hansen har skrevet i Annalise Rasmussens poesibog. De kinesiske tegn kunne han fra sin tid som missionær i Kina.



Billede: Rødding præstegård.



Billede: Rødding kirke.



Billede: Lærer på Brændstrup Skole, Søren Sørensen.



Billede: Lærer Søren Sørensen har skrevet i Annalise Rasmussens poesibog.



Billede: Lærer M. Haugaard har skrevet i Annalises poesibog.



Billede: Lærer M. Haugaard ved Brændstrup Skole.



*Billede: Annalises konfirmationsbillede.*

Billede: Lærer ved Brændstrup Skole Bunde Schmidt har skrevet i Annalises poesibog.



Meget få af eleverne fortsatte i Realskole, nogen kom i lære – en god veninde Rita Kaltoft kom i lære hos en frisør i Rødding hun fik 15 kr. i løn om ugen.

Ligesom fjernsynet var ukendt i min barndom var der mange andre produkter der først kom til Danmark eller først blev opfundet længe efter krigen. F.eks. da det første tyggegummi kom – var jeg ti år. Plastik var for os også et utroligt materiale jeg husker det først i fast form i 1950'erne, små kulørte ting til dukker, alt muligt legetøj, baljer, spande osv. Poser, yoghurt bægere og lignende blev vasket af det kunne jo bruges igen. Kunststoffer som nylon kan jeg også huske vi var meget begejstrede for, nemt at vaske – skulle ikke stryges.

En skolekammerat kunne fortælle om en onkel som havde bosat sig i Amerika, der var noget som hed køleskabe og der fandtes campingvogne som folk spændte efter deres biler og tog på ferie i. Senere kom det jo alt sammen til Danmark lidt efter lidt.

Min første plads efter skolen var i huset hos Kirsten og Gunnar Fink som havde to små piger – Karin på to år og Birthe som var nyfødt, det var på en gård og jeg skulle hjælpe med lidt af hvert.

Kirsten var meget dygtig husmor, hun var sjællænder, altid i godt humør, midt i trediverne var de begge, det var et meget lærerigt sted at være, lønnen var 100 kr. om måneden + kost og logi, men jeg fik jævnlige lønforhøjelse og havde fri hver anden søndag".

En mandlig bekendt af parret havde ved et besøg bemærket, "nå, I har nok tjenestefolk?" Kirsten Fink havde svaret: "Vi betragter Annalise som en søster for børnene", hvilket naturligvis glædede Annalise og svarede til hvad hun selv følte.

Annalise Rasmussen fortæller videre: "Jeg var hos familien Fink i to år og ville så prøve noget andet, men tænkte vel aldrig på at få en uddannelse, der var heller ikke så mange muligheder.



*Billede: Annalise Rasmussen.*



*Billede: Gram Sygehus. Gram Sygehus, Slotsvej 19, Gram. Set fra sydøst. Kilde: Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn.*

Jeg arbejdede så på sygehuset i Gram som ung pige, det var et nemt arbejde, der delte jeg værelse med en som hed Edit Ebsen. Vi blev så enige om at prøve et halvt år på en husholdningsskole, det var sommeren 1955, på Århus-egnens husholdningsskole i Risskov.



*Billede: Køkkenen i Århusegnens Husholdningsskole. Foto Ib Hansen, 1959.*

Derefter var jeg hos Frugthandler Lorentsen, Nørregade 4, Haderslev. Jeg passede deres lille lejlighed, lavede mad, passede to små piger. Jeg boede på et lille værelse som var meget koldt om vinteren.



*Billede: Nørregade 4 i Haderslev.*

Jeg skiftede til Skøtt's Cafe Bageri i Bispegade – dengang var der mange cafeer i enhver større by, bager forretningerne havde også et konditori. Hos Skøtt delte jeg værelse med en pige ved navn Ingrid – der var også Bente, vi ekspederede i forretningen og serverede kaffe og kage iført sorte kjoler og lille hvidt forklæde. Der var jeg vældig glad for at være. Den gang var det ikke almindeligt at folk havde fjernsyn privat, det var så nyt endnu. Så samledes man på konditori om aftenen ved særlige udsendelser og når der blev vist fodboldkampe stod folk forsamlet foran radioforretningernes vinduer hvor der så var et fjernsyn tændt”.

Annalise Rasmussen fortæller om hvordan hun kom til Kolding og mødte sin kommende mand:

”Det var meget tilfældigt hvor jeg har søgt arbejde, livet er fuldt af tilfældigheder, jeg har vel set annoncer i avisen, 1. november 1957, begyndte jeg så hos bager Ryberg i Domhusgade i Kolding, lønnen var 500 kr. om måneden + kost og værelse stillet til rådighed, arbejdede fra kl. 7 om morgenen til 18.30 om aftenen også lørdag og søndag, mandag var der lukket, så da havde jeg fri.

Hos Rybergs skulle jeg ekspedere i butikken, der var en filial et andet sted i byen som man også leverede brød til, så der var 5-6 ansatte i bageriet. I begyndelsen var jeg alene om det sammen med fru Ryberg, jeg holdt virkelig af det job, kunne lide den travlhed og de mange mennesker man kom i kontakt med.

Det var i de år der virkelig kom gang i byggeriet i den bydel af Kolding, store karreer på 3-4 etager med mange lejligheder f.eks. Brændkjærgade og Snerlevej. Dengang kostede et rundstykke 12 øre, et halvt franskbrød 49 øre, en flødeskumskage 30 øre og en stang wienerbrød 1,20 kr. Man kunne sagtens ringe og bestille hvis man f.eks. pludselig fik gæster, så blev der straks sendt et bud afsted med de ønskede varer.



*Billede: Rybergs bageri i Domhusgade.*





*Billede: Blomster og kager pryder udstillingsvinduet i Rybergs bageri i Domhusgade.*



Sinni Andersen arbejdede også hos bager Ryberg samtidig med mig. Hun inviterede mig af og til hjem til sig på Snerlevej 46, om aftenen, det var meget hyggeligt. Hun var altid i godt humør. I hjemmet var to drenge, Leif og Finn, og hendes mand Robert Andersen som arbejdede på Kolding Folkeblad. Han inviterede ofte sine arbejdskolleger med hjem gerne til kortspil. Der traf jeg i 1959-60 min mand Bent Rasmussen. Sinni var i øvrigt kendt som en Kirsten giftekniv og havde en del ægteskabet på "samvittigheden". Bent og mig blev forlovet i sommeren 1960.



*Billede: Min moder Annalise Rasmussen og fru Ryberg ved dennes 100 års fødselsdag.*

*Billede: Øster Lindet Kirke, 2019.*



*Billede: Annalise Rasmussen fotograferet ved Øster Lindet forsamlingshus, 19. juni 2019.*



*Billede: Annalise mellem sin mand og sin mor.*



*Billede: Annalise søster Hanne med sin mor.*

Bent var tillidsmand på Folkebladet og det indebar bl.a. at når der var personalefest skulle jeg have redaktøren, Vilhelm Behrens, til bords. Jeg meget nervøs, og husker ikke rigtigt hvordan jeg kom igennem den aften, alle var venlige men jeg følte at jeg skulle vurderes – alt det med større arbejdspladser var så ukendt for mig, men efterhånden gik det jo op for mig hvilke ambitioner Bent havde.

Vi blev gift 20. maj 1961 i Øster Lindet Kirke, mine forældre var på det tidspunkt bestyrer af forsamlingshuset, så vores bryllup blev holdt der”.

### En sang fra bryllupet:

Melodi: ”Hvor smiler fager den danske kyst”

1.

Vi samlet er i et muntert lag  
en kreds af slægt og nære venner.  
Og vi på prosa og vers i dag  
til brudeparret vor hyldest sender.  
Fra kærlighedens helt spæde skud  
som nu i flor, har sig foldet ud.

2.

Som ungersvend da var Bent så bly  
og kærlighed lå ham ej på sinde.  
Nej, han stak næsen højt mod sky  
af fagligt stof kun han lod sig binde.  
Men lykken ofte kan dumpe ned  
før selv man tænkt har på kærlighed.

3.

Så skønt et syn, som en blå viol  
så Bent i blikket på Annalise.  
Og straks han strålede som en sol  
helt fjernt det lå at han skulle spise  
for bruddefærden på Saxildhus  
blev ophavsmand til det store sus.

4.

Snart stævnemøderne kom i gang  
og Bent han stilled med morkabekken  
med elskovsstoner så skønt det klang  
i takt til hjerternes sagte dikken  
Og inden længe en sympati  
de begge fandt, som de godt ku li’.

5.

De kælne var som stærepar  
der sad og soled sig på pinden  
før man betænkte var sagen klar  
i lykkerus de var helt på tinden.  
Og til sin pige, så tro og huld  
en ring han skænkede af pure guld.

6.

Mens skoven står i sit pinseskrud  
med fuglesang fra de grønne kroner  
Vi hilser Bent og hans pinsebrud  
som under malmklokkens dybe toner  
som brudepar foran herrens bord  
de indgik en pagt, på vor skønne jord.

7.

For Bent gevinsten var dobbelt stor  
når konen kæle, kan for hans gane.  
Hun kender alt til det kolde bord  
så rollen næsten kan blive en vane.  
Fra fordumsdage, hun nok så sød  
har ekseleret i vinerbrød.

8.

Nu er fra reden i fløjet ud  
men husk at hjemme er to tilbage  
som stadig følger vor gom og brud  
hvorend på færden, de så vil drage  
Så lyst som alt i denne skønne maj  
de håber fremtiden arter sig.

9.

For brudeparret vi ønske vil  
at de i reden, må glæde finde.  
Og vi vil gøre vort bedste til  
at solen den på jert slag vil skinne  
Vi ønsker alle, I sammen må  
En lys og lykkelig fremtid få.

Brudeparret længe leve.

Fresemvari.

*Bryllupsbillede af Annalise og Bent.*



*Billede: Annalise Rasmussen på bryllupsdagen.*



*Billede: Kikkenborgvej 12, Kolding.*

Annalise Rasmussen fortæller videre: "Vi var så heldige at få en lejlighed på Kikkenborgvej nr. 12 i stuen, i Kolding. Det var et ældre hus uden badeværelse med fælles toilet i kælderen. Et andet ungt par boede på første sal, der var centralvarme hvor ejeren kom og fyrede op i kælderen. Der var ingen radiator i køkkenet og intet varmt vand i hanerne.

Lejligheden kostede 165 kr. om måneden – på det tidspunkt sagde man gerne at huslejen måtte udgøre en ugeløn og da Bents ugeløn var på 185 kr., så det passede meget godt. Men vores økonomi var ikke til uforudsete udgifter, møbler blev købt på afbetaling o.s.v. Heldigvis havde jeg samlet en del udstyr, som man gjorde på den tid. Som fællestillidsmand kæmpede Bent også en evig kamp for den næste femmer ekstra i lønningsposen, den ene kamp var kun lige afsluttet før det næste krav blev fremsat. Da han forlod Folkebladet var avisens typografer der arbejdede om dagen ligeså godt lønnet som JydskeTidenes typografer der arbejdede om natten.

*Billede: Jydske Tidende. Kilde: Kolding Stadsarkiv.*



På Kikkenborgvej er vore to ældste børn født. Lars den 26. oktober 1961 og Lene den 18. februar 1963.

*Billede: Annalise holder Lars, mens Bent sidder ved siden af.*



*Billede: Ved Bjert strand, Bent med Lene.*



*Billede: Ane Marie Bull, f. Laasholdt, med sit oldebarn Lars.*



*Billede: Lene og Lars i leg.*

I november 1961 da Lars var tre uger gammel gik Bent en aften til møde i arbejdernes fællesorganisation, det der i dag hedder LO, da han kom hjem var han blevet valgt til formand. Han har altid haft en særlig evne til at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.





*Billede: Rækkehuset på elmevej og familiens bil og campingvogn.*

1. januar 1964 flyttede vi til et rækkehus på Elmevej nr. 46 det var hos boligselskabet Lejerbo noget af det første de byggede i Kolding. Det var til en husleje på 225 kr. pr. måned.



*Billede: Lars øverst og Lene nederst i deres køjeseng.*

Bent blev valgt til Kolding Byråd ved valget i marts 1966, og tiltrådte 1. april samme år.”  
(LO blev i 2019 til Fagbevægelsens Hovedorganisation)

Lis Brøndum Rasmussen og Hardy Kofoed bliver gift den 28. marts 1964

*Bryllupsbillede: Lis Brøndum Kofoed og Hardy Kofoed.*



*Billede: Bent Rasmussen sammen med arbejdsminister Erling Dinesen ved Arbejdsteknisk Skoles indvielse i 1964.*

Da Nordre Kollegium, med 113 værelser, på Ndr. Ringvej blev opført i midten af 1960'erne blev Axel og Marys ældste søn Bent Rasmussen formand for Kollegiet og han sørgede for faderen blev vicevært. En stilling han delte med sin kone, Mary, og som også indebar rengøringen af stedet.

*Billede: Bent Rasmussen ved Nordre Kollegie.*



Samme år som Byrådet traf beslutningen om Kollegiet, altså 1965, var der kongeligt besøg i Kolding. Kong Frederik IX, Dronning Ingrid og Prinsesse Benedikte var på besøg og min far var, som formand for Arbejdernes Fællesorganisation, inviteret med til middag på Koldinghus. Under arrangementet anmodede Kongen om at tale med min far og min far blev meget imponeret over kongens interesse for en almindelig typografs arbejde og forhold og det faglige arbejde. Min far var i sine helt unge dage kommunist og på daværende tidspunkt aktivt socialdemokratisk fagforeningsmand, det kongelige havde han ikke noget særligt forhold til. Men det ændre den samtale på. Kongens oprigtige interesse "almindelige" mennesker gjorde et varigt indtryk på min far, der bevarede en stor respekt for og interesse i kongehuset resten af sit liv. For min mor der var Sønderjyde og havde været på Dronning Ingrids Feriehus var respekten for og kærligheden til kongehuset kommet helt af sig selv.



*Kongebesøg den 1. juni 1965. Middag for Frederik IX på Koldinghus. Tv. for majestæten fru borgmester, Marie Ravn. Th. for majestæten fru amtmand Wamberg. Forrest i billedet dronning Ingrid.*

*Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.  
Fotograf: Lisbergs Pressefoto*

Lis og Hardy Kofoeds datter, Susan Brøndum Kofoed, er født den 26. november 1965

*Billeder: Susan Brøndum Kofoed.*



*Billede: Lene Brøndum Rasmussen og Susan Brøndum Kofoed.*



Per Brøndum Rasmussen og Anne Lise Hansen bliver gift den 5. februar 1966.



*Billede: Lise og Per Brøndum Rasmussen bryllupsbillede. Pers lillesøster Hanne er brudepige.*

Per Brøndum Rasmussen og Anne Lise Rasmussens søn Torben er født den 28. juni 1966

*Billede: Torben Brøndum Rasmussen med sin hund.*



*Billede: Lene, Susan, Lars og Torben*



*Billede: Annalises søster Hanne bliver den 12. oktober 1969 gift med Bent Hinrichsen. De får senere to børn; Peter Hinrichsen født 17. december 1971 og Thomas Hinrichsen født den 9. januar 1975.*

31. december 1971 blev Ane Marie Bull 90 år.



*Billede: Ane Marie Bull ved fejringen af hendes 90års fødselsdag.*



*Billede: Ane Marie Bull med sine børn*

Annalise Rasmussen fortælle videre: "Der kom efterhånden gang i parcelhusbyggeriet i årene sidst i tresserne. I Kolding var det entreprenør Peter Nielsen som tog initiativet, det blev muligt for almindelige lønmodtagere, at flytte i eget hus. Det havde vi aldrig drømt om. Men 1. januar 1970 købte vi hus på Karen Blixensvej 2 i Seest. 185.000 kr. for et dejligt hus på 119 m2. Det blev til fem dejlige år, hvor Søren blev født 6. december 1972.



*Billede: Karen Blixensvej 2, Kolding.*



*Billede: Lene holder lille Søren mens Lars ser på.*

Bent søgte jo med mellemrum nye udfordringer og fik i 1967 stillingen som arbejdskonsulent ved Arbejdsformidlingen.





*Billede: Bent med familiens hund "Bobby" og Søren i haven på Karen Blixensvej.*



*Billede: Lars, Susan (datter af Lis og Hardy Kofoed), Rikke (datter af Hanne og Jørgen Nissen) Lene med Søren.*

Hanne og Bent Hinrichsens søn Peter Hinrichsen er født den 17. december 1971.



*Billede: Siddende bagerst Svend Viggo Schmidt, så Lars med Peter (søn af Hanne og Bent Hinrichsen), Lene og Marie med Søren.*



*Billede: Peter Hinrichsen og Mette Dittlau Hinrichsen*

Hanne Brøndum Nissen og Jørgen Nissens datter Rikke Brøndum Nissen er født den 28. juli 1972.



*Billede: Rikke Brøndum Nissen*

*Billede: Marie og Svend Schmidts hus  
i Øster Lindet.*



*Billede: Ane Marie Bull, f. Laasholdt, med Søren,*

*Billede. Lars og Lene med  
deres oldemor Ane Marie Bull.*



Han var i 1966 blevet valgt ind i Kolding Byråd. Siden blev han viceborgmester og arbejdsformidlingschef. Det gik hurtigt. De mange skift Bent har foretaget gennem vores ægteskab, er altid sket uden at jeg var forberedt på det. Mange gange ved tilfældighedernes spil, nogle gange ved en forgængers pludselige dødsfald eller lignende.”



*Billede: Byrådet efter valget i 1966. Sidende fra venstre: socialdemokraterne Bent Rasmussen, Vagn Lund Pedersen, Jørgen Krat, Ib Borg Mogensen, Svend Bekke, Sonja Andersen, Svend Ginnerkov Jensen, Alex Jentsch, og Kaj Ibsen.*

*Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograf: Lisberg Pressefoto.*

I 1966 blev Bent Rasmussen valgt ind i Kolding Byråd. Socialdemokratiet havde på det tidspunkt 14 ud af 25 medlemmer af Byrådet. Bent blev han medlem af Økonomiudvalget og formand for Boligudvalget, hvor han gjorde sit til, at saneringsarbejdet i bymidten blev fremskyndet. I 1968 var han blevet formand for Socialdemokratiet i Kolding.



*Billede: 1968. Bent Rasmussen lykønsker Borgmester Peter Ravn ved dennes 25 års jubilæum som byrådspolitiker.*

*Kilde Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograf: Niels Lisberg.*

Ved valget i 1970 blev Bent genvalgt og blev bl.a. 1. viceborgmester.



Billede: Byrådsmedlemmerne Viggo Nielsen, Asta Laursen, Walter Petersen, Bent Rasmussen efter valget i 1970. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograf: Lisberg.

I 1973 blev han arbejdsformidlingschef i Kolding, Vejle og Fredericia.



Billede: Bent Rasmussen til møde kort efter sin tiltræden som Arbejdsformidlingschef.

I 1973 fyldte Bents far Axel 65år. Ved hans fødselsdag, den 28. juni 1973, havde hans søn Bent Brøndum Rasmussen og svigerdatter Annalise Rasmussen skrevet en sang på vegne af deres børn, Lars, Lene og Søren:

Melodi: Tørresnoren.

Tørresnoren, tørresnoren – den er der vist stemning i,  
derfor synger vi i dag en sang på denne melodi,  
vi vil her til vores farfar  
tage ordet – ganske kort.  
Det kan måske vare længe,  
før I får en ny rapport.

Vicevæerten, vicevæerten – han har fødselsdag i dag,  
på kollegiet han regere, I kan tro det er en sag,  
lige fra den åle morgen,  
og til sol går ned i vest,  
går han rundt og stadig leder,  
leder efter hvad – ja gæt.

Fejekosten, fejekosten – den er nemlig blevet væk,  
og nu kan han den ej finde – sidst han så den ved en sæk.  
Derfor sidder vicevæerten  
ved sit bord i kælderens,  
når han kosten ej kan finde,  
- kan du andet foreslå ?

Cigaretter, cigaretter – mange røget, hver en snus,  
men er det så sært når alle, i det meget store hus,  
leder efter vicevæerten,  
alle har de mange ting,  
som de gerne skal ha' klaret,  
om de finder ham engang.

Billund-banen, Billund-banen – skal vi snart derud igen?  
Spørger farfar – vil du med, så er du jo min bedste ven.  
Straks han kommer ind i bilen,  
finder han programmet frem,  
"jeg tror mest på Lasse Hovmand",  
- så får vi jo penge hjem.

Heste travet, heste travet – Billund-banen rundt og rundt,  
farfar spiller, farfar spiller, så du næsten vil få ondt,  
med at tælle alle bon'er,  
nul gevinst – men giv ej op  
kun fordi at hesten kommer

til at løbe i galop.

Kære farfar, kære farfar – det er dog en herlig fest.  
Vi vil slutte hyldestsangen, med en hilsen til hver gæst.

Og til farfar her vi siger:  
Vi så godt dig lide kan.  
Det er ikke ment som –  
Du er jo en guttermand.



*Billede: Bent anes til venstre så Mary Rasmussen, Hanne og Axel.*



*Billede: Axel med gaverne fra sin fødselsdag.*

Ved valget til Byrådet i 1974 bliver Bent atter genvalgt og bliver igen bl.a. viceborgmester.



*Billede: Byrådet den 29. marts 1974. Til venstre: 1. viceborgmester Bent Rasmussen (A), Alex Jentsch (A), Sonja Andersen (A) og Svend Bekke (A).*

Annalise fortæller: "Sidst på året 1975 flyttede vi til Grønholtparken 54 i Kolding, igen i et hus, som vi købte af Peter Nielsen.



*Billede: Rejsegilde på Grønholtparken 54, Kolding.*



Hanne og Bent Hinrichsens søn Thomas Hinrichsen er født den 9. januar 1975.



*Billede: Thomas Hinrichsen, i spejderuniform, er nummer fire fra venstre.*

*Billede: Laila Lindemark og Thomas Hinrichsen.*



*Erhvervsrådet samlet til møde i 1975. Fra h.: Peter Ravn, Bent Rasmussen, ?, Jørgen Haumann, Merrild Knudsen, med ryggen til Bent Grau.*

Bent og jeg blev en aften inviteret på besøg hos borgmester Peter Ravn og han kone Marie. Efter en sygdomsperiode ønskede Peter Ravn, at trække sig tilbage og at Bent skulle overtage posten nogle måneder før valget i 1978. Det kom som en stor overraskelse og følte uvirkeligt, men der var faktisk ingen betænkelsestid. Jeg var klar over, at det var lige opgaven for Bent.

1. april 1977, som 44 årig, blev han så borgmester. Men dette at han skulle være borgmester følte for mig, meget overvældende, og svært at overskue følgerne af. Jeg ønskede, at det ikke ville betyde alt for stor omvæltning for vores familieliv og børnenes hverdag. Men det er man for en stor del selv herre over – det blev i hvert fald nogle spændende år for os, med mange gode oplevelser.”



*Billede: Peter Ravn ved dennes afskedsreception den 31-03-1977, sammen med Bent Rasmussen. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.*

*Billede: Peter og Marie Ravn fotograferet i 1977. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.*





*Billede: 1.4.1977. På billedet ses fra venstre nyvalgte Borgmester Bent Rasmussen, byrådsmedlemmerne Sonja Andersen og Svend Bekke, alle valgt for Socialdemokratiet.*

Bents far, Axel Herman Rasmussen, oplevede at hans søn blev borgmester i Kolding. Noget han var meget stolt af og det var en glæde for Bent, at hans far oplevede det. Men Axel døde senere samme år, den 18. august 1977.



*Billede: Dødsannonce for Axel Herman Rasmussen.*

Bents tale ved båren er bevaret og her er den:

"Jeg vil gerne på familiens vegne takke pastor Sølling for de smukke ord, De sagde til vores far. Vi hans nærmeste, formår ikke her ved hans bære, at udtrykke alt det i ord vi så gerne ville, og som vores far så inderligt fortjente.

Kære far, du stræbte ikke efter denne verdens berømmelse. Den var dig ligegyldig i forhold til os.

Mor, vi dine børn og svigerbørn og vore børn var dig nok. Du blev ikke belønnet med bånd og stjerner eller andre udmærkelser, men du får det, jeg ved du sætter højest: du får i dag vore bævende læbers pris.

Dit liv var for dig et forløb på godt og ondt.

Men du fandt glæder i ting, som mange andre måske finder mindre væsentlige.

Du fandt nemlig lykken ved at glædes over, når det gik vi andre godt. Ved sammen med mor, at tale om disse ting, det gav jeres samliv indhold, der vil stå lysende og levende i vor erindring.

Kære far. Vi vil bevare og ære dit minde så længe vi lever. Vi vil ære dit minde ved at prøve på, at leve på det, der var dyrebart for dig, nemlig, omsorg for vore nærmeste, tolerancen overfor andre og ønske om tilgivelse og evnen til selv at tilgive.

Her ved din bære, bøjer vi vore hoveder i sorg, men i dagene der kommer, vil vi mindes og glædes over, du blev vores far, svigerfar, morfar og farfar.

Ære være dit minde."



Hanne bliver gift med Jørgen Nissen, den 21. oktober 1978.



*Billede: Jørgen Nissen og Hanne Brøndum Rasmussen ved vielsen på Kolding rådhus, De bliver viet af Hannes storebror Bent Rasmussen.*



*Billede: Byrådssalen klar til en vielse. Fotograferet før renoveringen i 1989. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.*



*Billede: Den 7.4.1978. Bent Rasmussen er formand for valgbestyrelsen på Blæsbjergskolen ved kommunevalget i 1978. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograf: P. Thastum.*

Byrådet havde altså valgt Bent Rasmussen som borgmester den 1. april 1977 og 7. marts 1978 var der så valg til Byrådet. Bent Rasmussen fik et meget flot personligt valg og Socialdemokratiet 12 mandater af Byrådets i alt 25. Bent blev igen borgmester.

Det blev en byrådsperiode præget af stor aktivitet og fremgang. To af højdepunkterne kom umiddelbart det næste valg og kronede værket. Det var KIF Fodbolds oprykning til 1. division og udnævnelsen til Åres By begge dele skete i 1981, hvor der den 17. november 1981 atter var valg til Byrådet.

Bent Rasmussen støtte massivt op om KIF Fodbold og idrætten i det hele taget. Kolding Kommune fik danmarkrekord i antal fodboldbaner pr. indbygger. Han blev i øvrigt kritiseret fra Folketingets talerstol sammen Brøndbys borgmester Kjeld Rasmussen for at være "fodboldtosset", noget Bent var meget stolt af. Han havde i mange gemt udskriften af den Folketingsdebat. Jeg har desværre ikke kunnet finde den til bogen her, men har set den flere gange.

Hans massive opbakning til sporten og KIF gjorde, at mange forbandt oprykningen til 1. division med hans støtte.

Æren med titlen som "Årets by" var for erhvervsvenlighed og det stod Bents hjerte meget nær idet han så det forudsætningen for, at skabe arbejdspladser. Bekæmpelsen af arbejdsløshed viste han fra sin opvækst, var noget af de vigtigste sammen med gode boliger.

Valget den 17. november 1981 blev igen en succes for Bent Rasmussen og Socialdemokratiet.



*Billede: Vild jubel da KIF rykker op i 1. division.*



*Billede: Jubel på Aksettorv i Kolding da KIF rykker op i 1. division.*



*Billede: Da KIF skal spille første kamp i 1. division mod Vejle Boldklub, spiller Vejle og Kolding Byråd mod hinanden inden kampen. Her er det Vejles og Koldings borgmestre i nærkamp.*



*Billede: Bent Rasmussen giver bolden et spark. Villy Søvnald ses til venstre.*



*Billede: Borgmester Bent Rasmussen lykønskes af Jyllands-Postens chefredaktør Laust Jensen med at Kolding har fået titlen "Årets By 1981".*



*Billede: Borgmester Bent Rasmussen taler ved festligheden på Aksetorv i forbindelse med fejringen af titlen "Årets By".*



*Billede: Holstebros borgmester overrækker vandrepokalen der følger med titlen "Årets By" til Koldings borgmester.*



*Billede: Indenrigsminister Henning Rasmussen afslører broncellisen foran Kolding Rådhus i forbindelse med Morgenavisen Jyllands-postens udnævnelse af Kolding til "Årets By 1981".*

*Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograf: Peter Thastum.*



Billede: Kommunaldirektør Harry Rasmussen hænger borgmesterkæden om halsen på Bent Rasmussen efter valget i 1981. Fra venstre ses: Sonja Andersen (A), Bruno Pedersen (A), Tove Vemmelund (A), Gundhild Due (F), Villy Søvnald (F) og Rita Kristensen (F).



Billede: Bent Rasmussen taler efter at være blevet valgt til borgmester efter valget i 1981. Fra venstre ses: Carl Sørensen (V), Peter Skov Christensen (V), Per Bødker Andersen (A), Alex Jentsch (A), Bent Rasmussen (A), Sonja Andersen (A), Grethe Venborg (A), Ole H. Rasmussen (A), Bent Ginnerskov Jensen (A), Else Damgaard (A).



**Billede: Kolding Byråd 1982. Siddende Carl Sørensen (V), Peter Skov Christensen (V), Per Bødker Andersen (A), Alex Jentsch (A), Bent Rasmussen (A), Sonja Andersen (A), Grethe Venborg (A), Ole H. Rasmussen (A) og Marie Tastesen (A).**

**Stående: Leif Stenlev (B), Hanne Skov (V), Christian Kjærgaard (C), Dora Rossen (Z), Aase Mayn (C), Bruno Andersen (C), Tove Vemmelund (A), Bent Ginnerkov Jensen (A), Tage Andersen (C), Bruno Pedersen (A), Else Damgaard (A), Villy Søvnald (F), Tonny Jensen (F) og Jørgen Jessen (V).**



**Billede: Den smukke trappeopgang på Kolding rådhus.  
Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.**

Annalise fortæller: "Et par af de oplevelser vi særligt mindes var i forbindelse med regentparrets besøg på Koldinghus, den 1. september 1982. Dronning Margrethe skulle forestå åbningen af en udstilling "Bog og bind i 500 år" arrangeret af Boghåndværkets sydjyske afdeling i samarbejde med Koldinghusmuseet. Prins Henrik havde ved et tidligere besøg spurgt til den lille robåd som ligger i slotssøen. Ifølge gamle dokumenter, tilbage fra 1802 har kun bryggeriet Slotsmøllen ret til at holde båd i søren, mod at udlåne den til kongelige personer, som måtte få lyst til en lille sejltur. Det syntes Prins Henrik kunne være morsomt og da vi netop det år havde en nordisk mester i single-sculler, Leif Kruse, var det oplagt, at han kunne fungere som "erfaren rorskarl". Det var et festligt syn med Prinsen, borgmesteren og Leif Kruse i den lille båd."



*Billede: 1. september 1982. Bryggeriet Slotsmøllens robåd. Hans kongelig højhed prins Henrik og borgmester Bent Rasmussen på sejltur i robåd med danmarksmester i roning Leif Kruse ved årene på Slotssøen. Regentparret deltog i åbningen af udstillingen "Bog og Bind i 500 år" på Kolding hus.*



*Billede: Borgmester Bent Rasmussen og Prins Henrik følges ad fra sejlturen på Slotssøen til Koldinghus.*



*Billede: Borgmester Bent Rasmussen byder Dronning Margrethe velkommen til Kolding og udstillingen "Bog og bind i 500 år".*



*Billede: Fra venstre Bent og Annalise Rasmussen bag Dronningen og Prins Henrik.*



*Billede: Borgmester Bent Rasmussen og Prins Henrik beundre udstillingen.*



*Billede: xxxx xxxx tænder Majestætens cigaret, bagved Bent Rasmussen, Annalise Rasmussen og museumsdirektør Poul Dedenroth-Schou. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.*

Den 26. november 1982 blev Bent 50 år. Dagen begyndte med morgenkaffe i Ungdomsgården i Aalykkegade. Ungdomsgården var en bygning, som blev brugt af Socialdemokratiet, DUI Leg og virke og flere andre af arbejderbevægelsens organisation.



*Billede: Bent Rasmussen 50 års fødselsdag i Ungdomsgården, 26. november 1982. Peter Ravn og Bent Rasmussen i samtale, siddende: sønnen Lars Rasmussen og Annalise Rasmussen. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.*



*Billede: Bent Rasmussens 50 års fødselsdagsreception i Ungdomsgården den 26. november 1982. Socialdemokratiets formand Peter Madsen holder tale for Bent Rasmussen. Til venstre for ham byrådsmedlem Else Damgård. Fra højre borgmesteren, hans mor Mary Henriette Brøndrum Rasmussen, hans hustru Annelise Rasmussen, datteren Lene, svigersønnen Søren Madsen og sønnen Lars Rasmussen. Foran dem sønnen Søren. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.*



Senere på dagen var der så reception i Byrådssalen på Kolding Rådhus.



*Billede: Viceborgmester Alex Jentsch ønsker tillykke med fødselsdagen. Bag Bent Rasmussen ses sønnen Søren, Annalise og Mary.*



*Billede: Jydske Tidende overrækker en avis side med portræt af Bent Rasmussen.*



*Billede: Direktør for Slotsmøllen Leif Tybkjær ønsker tillykke.*



*Billede: Bent Rasmussen får overrakt en kasse borgmesterbajere med et portræt på.*



*Billede: Bent Rasmussen med sin mangeårige sekretær Lena Rasmussen.*



*Billede: Bent, Annalise og Søren.*



**Billede: Direktør for Rasmussen & Schøitz A/S overrækker Bent en karikatur tegning af Bent og Ernst Netuka der krammer efter KIFs oprykning til 1. division. Fra venstre: Thomas Hinrichsen, Søren, Bent, Annalise, ukendt, Bents søster Hanne med datteren Rikke. Netuka var træneren der først KIF fra 3. division til 1. division.**



**Billede: Direktør for Rasmussen & Schøitz A/S overrækker Bent et stort billede af bl.a. Bent og Ernst Netuka jubler da det står klart, at KIF rykker op i 1. division. Fra venstre: Thomas Hinrichsen, Søren, Bent, Annalise, ukendt, Bents svoger Jørgen og malermester Ib xxxxx.**



*Billede: Kommunaldirektør Harry Rasmussen.*



*Billede: DSU-Kolding forærer Bent Rasmussen et vejskilt med højresving forbudt - der naturligvis referere til politik.*

**Billede:** 16. november 1984. Borgmester Bent Rasmussen tager første spadestik til nyt hotel Scanticon i Kolding. Hotellet hedder i dag Comwell. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograf: Jørgen Hjort, Haderslev.



**Billede:** Avistegning med Bent Rasmussen. Tegning referere til en debat om to hoteller dels Scanticon og dels Scandic. Scandic blev udsat i to år og byen fik dermed to hoteller. Tegning: Paul Nielsen.





Den 4. og 5. maj 1985 fejredes 40 året for Danmarks befrielse. Om aftenen den 4. maj var der middag i riddersalen på Koldinghus hvor bl.a. Koldings venskabsbyer var inviteret.



Billede: Annalise og Bent Rasmussen for bordenden ved middagen på Koldinghus, den 4. maj 1985.



Billede: Gæsterne placering ved bordet.



*Billede: Tusindvis af mennesker gik i fakkeltog om aftenen den 4. maj 1985.*



*Billede: Skamlingsbanken den 5. maj 1985, 40 årsdagen for Danmarks Befrielse mindes på Skamlingsbanken. Midt i billedet står borgmester Bent Rasmussen og ser på Klokkestabelen efter kransenedlæggelsen.*



Annalise fortæller: "Da Bent gik af som borgmester besluttede Kolding Byrådet, at der skulle males et portræt af ham, som skulle hænge på rådhuset. Valget af kunstner faldt på Viggo Kragh-Hansen fra Nybøl. Det var så heldigt, at Søren og jeg fik lov til at overvære hvordan et sådant værk bliver til, det var en dejlig oplevelse hvor vi nogle dage besøgt Viggo Kragh Hansen og hans kone Meta, som boede på de skønneste plet i fredelige omgivelser på Nybøl Vandmølle."



*Billede: Nybøl vandmølle, hvor Meta og Viggo Kragh-Hansen boede.*



*Billede: Meta og Viggo Kragh-Hansen, Søren og Bent Rasmussen i stuen på Nybøl vandmølle.*

Afskedsreception for Bent Rasmussen på Kolding Rådhus, 31. august 1985.



*Billede: Afgående Borgmester Bent Rasmussen får overrakt et portræt, ved dennes afskedsreception d. 30.08.1985. Fra venstre ses: Bent Rasmussen, tiltrædende Borgmester Per Bødker Andersen, kunstmaleren Viggo Kragh-Hansen, hustruen Annalise Rasmussen, Viceborgmester Alex Jentsch og Bents ældste søn Lars Rasmussen.*



*Billede: Viggo Kragh-Hansens portræt af Bent Rasmussen.  
Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograf: Anne-Grete Hedegaard Andersen*



*Billede: Viggo Kragh-Hansen i samtale med Bent Rasmussen ved afsløringen af protrættet.*



*Billede: xx xx sammen med Bents datter og svigersøn, Lene Brøndum Madsen og Søren Viuff Madsen*



*Billede: Skuespiller m.fl. fra Sans Souci ønsker tillykke, her Grethe Sønck, Orla Espersen og Jan Schou. Annalise Rasmussen med siden til.*



*Billede: Dario Campeotto, Jan Krogsgaard, Jan Schou, Maja Rasmussen, Bent Rasmussen og Orla Espersen.*



*Billede: Wandy Tworek og Bent Rasmussen. Wandy Tworek var en berømt violinist der boede ved Sdr. Stenderup og hvis optræden man havde stor glæde af i Kolding ved forskellige lejligheder.*



*Billede: Tre borgmestere; Bent Rasmussen, Per Bødker Andersen og Peter Ravn ved Bents afskedsreception.  
Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograf: Ludvig Dittmann, Bjert.*



Billede: Bents niece, mor, moster og svigermor; Rikke Brøndum Nissen, Mary Rasmussen, Frida Jepsen og Marie Schmidt.



Billede: Afskedsreception for Bent Rasmussen. Fra venstre: Jeanette Mikkelsen, Inge Rosenkrands, Lis Jepsen, Edel Thomsen, Søren Baumann og Lena Rasmussen.

Afskedsmiddag på Koldinghus om aftenen, den 31. august 1985.



*Billede: Jette og Ingeman Olsen, kommunaldirektør.*

*Billede: Helga og Alex Jentsch, 1. viceborgmester.*



*Billede: Lars Rasmussen.*

Bents søn, Lars, holdt en tale for hans far ved middagen på Koldinghus:

"En karriere i lokalpolitik kan efter min mening sammenlignes med en professionel boksekarriere. Bokseren er på samme måde som politikerens evig og altid i offentlighedens søgelys, og i begge tilfælde er det ofte det tunge skyts der tages i anvendelse.

Borgmesteren er således bokseringens svar på mesterbokseren. Begge har måttet levere et utroligt slid og en hård kamp for at nå målet. Kampen bliver lettere når først målet er nået. Han skal derefter forsvare sig mod dem der ønsker at gøre ham rangen stridig.

Den første tid er særlig vanskelig. Det gælder om at være to skridt foran de andre, for at vinde den nødvendige tillid og respekt – som er så vigtig fra såvel kolleger som tilskuere. Når tilliden en dag er vakt, bliver der længere mellem boksekampene – ofte bliver handskerne smidt og erstattet af hygge og venskabeligt samvær.

De erhvervsfolk, der her i Kolding i de forløbne 8 år har ønsket ringen beklædt med deres farvestrålende reklameskilte, har fået ønsket opfyldt på meget favorable vilkår – og ligeledes er boksepromotoren sluppet med en minimal afgift på entreindtægter.

De mennesker, der ikke har haft råd til en plads i projektørlyset ved ringside, er dog ikke på ingen måde glemt eller tilsidesat. De har haft fri adgang til ringen, for at tale om eventuelle problemer, ligesom de har haft en vis indflydelse var at give deres meninger tilkendende.

Lige ved ringside sidder nogle meget opmærksomme mennesker – journalisterne – med vagtsomme øjne og følger slagets gang. De er på vagt overfor hvert et skridt de enkelte kombattanter foretager sig. De har aldrig selv optrådt i ringen, men beretter om slagets gang for de mennesker der oplever det hele på lidt længere afstand. Det virker ofte som om, de ikke er helt så velforberejede som bokserne, men de accepteres som en naturlig del af det som udspiller sig.

Tilsynet er dukket op en gang imellem, når mesteren har trampet for hårdt i kanvassen, men de har ofte være varsomme med at få den flikket sammen igen, af frygt for at blive trådt for meget over fingrene.

Hvert 4. år afholdes De Olympiske Lege, som fungerer som en målestok for de impliceredes popularitet. Alle er oppe på mærkerne for at gøre et så godt indtryk som muligt. Pudsigt nok – gælder det her ikke om at slå konkurrenterne ud, men mere om at vinde den tillid og respekt, som er indgangsnøglen til et velfungerende samarbejde. Et samarbejde ud fra devisen om, at 4 øjne ser bedre end 2.

Mesterbokseren i Kolding gennem de sidste otte år, har nu smidt handskerne, og i stedet valgt i fremtiden at sponsorere et par af de farverige reklameskilte –det er nok ingen tilfældighed at det er den røde farve, der er dominerende på disse skilte.



Dette skulle illustrere hvordan jeg, og jeg tror familien inklusive, har oplevet min fars politiske liv. Jeg har altid følt det som et privilegium, at min far har haft en job, hvor han nyder hvert eneste time. Samtidig kan jeg og resten af familien så glæde os over, at vi har fået del i disse dejlige oplevelser, som er fulgt i kølvandet på borgmesterjobbet.

Jeg vil gerne understrege, at jeg overbevist om, at min far vil opleve samme glæde ved sit kommende job, som ved det forrige. Han har, som i alle andre tilfælde truffet den beslutning, som han anser for den bedste.

Jeg vil gerne i aften sige tak til maleren Viggo Kragh-Hansen og hans hustru Meta for en dejlig dag i det sønderjyske. Jeg kan forsikre for, at det var en meget stor oplevelse for os alle at besøge jer. Et besøg i en anden og utrolig spændende verden.

Jeg vil også gerne til sidst sige tak Alex Jentsch, Ingemann Olsen, og det øvrige Byråd fordi familien fik lov at tage del i denne afskedsfest. Smukkere rammer end Koldinghus kunne man næppe have valgt. Tak!



*Billede: Lars Rasmussen fotograferet som socialdirektør.*



*Billede: 2. september 1985. Forhenværende borgmester Bent Rasmussen lykønsker borgmester Per Bødker Andersen med dennes valg til borgmester. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograf: Ukendt.*



*Billede: Socialudvalgsformand Alex Jentsch og borgmester Bent Rasmussen på besøg i forbindelse med Metha Arps 100 års fødselsdag. Alex Jentsch var 1. viceborgmester og havde formodentligt en forventning om at han skulle tage over efter Bent, når denne en gang gik af som borgmester. Men min far mente ikke han ville kunne opnå tilstrækkelig folkelig opbakning, det var han derimod overbevist om at Per Bødker Andersen kunne. Det efterfølgende valg viste at han havde ret i forhold til Per Bødker, der fik et flot valg og Socialdemokratiet igen 12 mandater, da der var valg godt to måneder efter hans afgang.*

Bent Rasmussen blev efter sin afgang som borgmester regionschef ved Boligselskabet Lejerbo og kom til at stå for mange byggerier i Jylland og på Fyn. Siden hans barndom i de fugtige boliger i Konsul Grausgade havde gode boliger til alle været en kongstanke for ham.

Han kom også til at stå for flere byggerier i Kolding bl.a. plejehjemmet Olivenhaven og Terrasseparken, Hjortevænget, Rensdyrvænget, Hjarupvej og meget andet.

Udover at der skulle være gode og sunde boliger så var han overbevist om, at der også skulle være kunst. Kunst skulle være en del af lejernes hverdag, den tanke lå dybt i ham. Derfor blev der altid opsat kunstværker ved byggerierne. Olivenhaven blev farvesat af Per Arnoldi og ved Hjortevænget blev opsat en stor skulptur af Karl Aage Riget.



*Billede: Kunstner Karl Aage Riget taler ved indvielsen af byggeri og skulptur ved Hjortevænget i Strandhuse.*



*Billede: De mange gæster ved indvielsen, fra venstre: Karl Aage Riget og Bent Rasmussen.*



**Billeder: Bent Rasmussen taler ved første spadestik til Olivenhaven Plejehjem, bag ham ses borgmester Per Bødker Andersen og arkitekt Jens Roskjær.**



**Billede: Ved Olivenhavens 20 års jubilæum i 2016 havde jeg fundet min faders billeder fra 1. spadestik frem og fået lavet en planche til Olivenhaven. Lidt sjovt at både min far var med på billederne fra Lejerbo, min bror Lars som Socialdirektør og jeg selv som byrådsmedlem.**

Lene Brøndum Rasmussen og Søren Viuf Madsen bliver gift den 6. juni 1987 i Simon Peter Kirke, som Lens far har lagt grundstenen til den 20. maj 1978.



*Billede: Lene Brøndum Rasmussen og Søren Viuff Madsens bryllupsbillede.*



*Billede: Bent Rasmussen lægger grundstenen til Simon Peters Kirke i 1978. Kilde Kolding Stadsarkiv.*

Lene Brøndum Madsen og Søren Viuff Madsens datter Camilla Brøndum Madsen er født den 29. september 1988.



*Billede: Familien Madsen på ferie: Søren, Lene, Camille og Charlotte.*



Lene Molin Eriksen og Lars Brøndum Rasmussen blev gift den 9. december 1989.



*Billede. 2021. Lars Brøndum Rasmussen, Nicolaj Molin Rasmussen, Nathalie Rose, Pernille Molin Rasmussen og Lene Molin Rasmussen.*

Lars Brøndum Rasmussen og Lene Molin Eriksens søn Nicolaj Molin Rasmussen er født den 15. maj 1990.



*Billede: Nicolaj Molin Rasmussen på Skødet af sin far.*



*Billede: Nicolaj, Lene med Sofie og Pernille.*



*Billede: Nicolaj Molin Rasmussen med sin oldemor Marie Schmidt.*



Lene Brøndum Madsen og Søren Viuff Madsens datter Charlotte Brøndum Madsen er født den 12. december 1990.



*Billede: Charlotte Brøndum Madsen.*

*Billede: Bent Rasmussen med de første fem børnebørn: Nocolaj, Pernille Sofie, Camilla og Charlotte.*



Lene Brøndum Madsen var i en årrække, fra 1980 til 1991 ansat på Kolding Turistbureau, der dengang havde til huse i det smukke gamle borgerhus, Helligkorsgade 18. Hun arbejdede der med mange af de betydelige begivenheder, der i de år havde stor betydning for byen. Såsom Kolding Revyen, Sans Souci, Kolding Festspil og meget andet.



*Billede: Praktikant Frank Valenting og de ansatte Marianne Schwaner, Lisa Bjørn Jeppesen og Lene Brøndum Madsen. Kilde: Kolding Stadsarkiv.*



*Billede: Festspillet Oklahoma, 1983 i Den Geografiske Have. Fotograf. Kolding Folkeblad. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk.*

En sang skrevet af Lene Brøndum Madsen til Mary Henriette Brøndum Rasmussens 80års fødselsdag 18. september 1991:

Melodi: "Fra Engeland til Skotland"

"Tillykke kære Farmor, her på din fødselsdag,  
vi fejre, at du fylder firsindstyve år i dag,  
"Den Gyldne Hane" danner rammen om din fest,  
og vi har alle glædet os til her at være gæst.

På Nordre Ringvej bo'de du i mange gode år,  
så vi var noget spændte - "mon det nu da også går",  
at flytte Oldemor til Vonsild - uha nej,  
men mange gode naboer, de sørger godt for dig.

Så mange dyr i haven du køber foder til,  
og Vimmer ringer selv på dør'n, når den ha' sukker vil,  
og andermorog -far de henter også mad,  
mens fuglene de boltrer sig i havens fuglebad.

For børnene da er du en dejlig Oldemor,  
ja, du vil gøre alt for dem, og glæden den er stor,  
når de får saftvand og boller - godt med smær,  
hos Oldemor i Vonsild, da er livet blot en fest.

Så mange gode venner - de kommer tit forbi,  
og telefonen ringer, det er noget du ka' li'  
og på en udflugt er du også populær,  
for godt humør og gode vitser er du kendt især.

Du følger med i alting, og meningen er klar,  
når Schlüter er på Skærmén, du til hovedet dig ta'r,  
"Den mand er stjernegal, det må enhver ku' er"  
nej, hvis det står til Oldemor, må vi om Auken be'.

Nu slutter vi vor vise med at lykønske dig,  
og gi' dig alle vore bedste ønsker med på vej,  
du længe leve ska' - vi råber højt hurra,  
vi løfter vores glas og si'r tillykke med i dag".

Et par ting vil, måske, kræve en forklaring:

"Schlüter" er Poul Schlüter (f. 1929) statsminister 1982 - 1993. Medlem af Folketinget fra Det Konservative folkeparti 1964 - 1994.

"Auken" er Svend Auken (f. 1943). Formand for Socialdemokratiet i Danmark 1987 - 1992 og dermed Socialdemokratiets kandidat til Statsministerposten da sangen skrives og synges. Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet fra 1971, flere gange minister.

"Vimmer" var en and. Mary Henriette Brøndum Rasmussen boede tæt ved Vonsild Å og fodrede et utal af fugle og ænder i sin have, noget hun ligesom så meget andet fandt stor glæde i.



*Billede: Mary i sin stue på Hjarupvej 16E i Vonsild med de mange blomsterhilsner i anledning af hendes runde fødselsdag.*

*Billede: Mary Rasmussen (t.h.) ved sit hus på Hjarupvej 16E i Vonsild.*



*Billede: Villy Elmer Kristensen (Mrys svoger) og Gudrun Irene Brøndum Kristensen (Marys søster) og Hanne Hinrichsen.*

Svend Viggo Schmidt døde den 6. oktober 1991.



Billede: Marie og Svend Schmidt.



Billede: Gravstedet fotograferet i september 2021.

Lars Rasmussen bliver vicesocialdirektør ved Kolding Kommune den 1. januar 1992. Han har været ansat ved Kolding Kommune siden 1. januar 1980.



*Billede: Socialforvaltningens Ledergruppe 1991. Billedet blev taget i forbindelse med socialdirektør Henning Seidings fratræden i sommeren 1991. Fra v. mod højre: Preben Kirkebye, Willi Weber, Musse Tramm, Judith Petersen, Vibeke Kjellerup, Grete Bugge, Jørgen Fønsskov, O.Fischer-Nielsen, Lis Gundersen, Mette Holst, Lis Kofoed, Henning Gadmar, Lars Rasmussen, Hanne Ravn, Bent Johansen, Poul Erik Nielsen og Niels Ågesen. Billedet er fra året før Lars blev vicesocialdirektør.*



*Billede: Lars Rasmussen som vicesocialdirektør i juli 1995.*

Lene Molin Rasmussen og Lars Brøndum Rasmussens datter Pernille Molin Rasmussen er født den 5. februar 1992.



*Billede: Pernille Molin Rasmussen.*



*Billede: Pernille Molin Rasmussen, Charlotte Brøndum Rasmussen, Lene Brøndum Madsen, Annalise Rasmussen, Nicolaj Molin Rasmussen, Lene Molin Rasmussen, Camilla Brøndum Rasmussen og Søren Viuff Madsen.*

Ved min faders 60 års fødselsdag, som Boligselskabet Lejerbo markerede med en særdeles velbesøgt reception på "Olympia" på Kolding Stadion, Marcus Allé, 26. november 1992, talte jeg for min far. Det var en god lejlighed til at sige nogle ting, man ikke altid får sagt i hverdagen:

"Kære Far !

Jeg vil gerne ønske dig hjerteligt tillykke med din 60års fødselsdag.

60 år er gået siden du blev født i Konsul Grausgade her i Kolding.

60 år – som har haft meget stor betydning, ikke blot for dem nærmest på dig, familien og de som arbejdede sammen med dig, men for hele Kolding.

Din karriere startede som typograf på Folkebladet, der samtidig også blev starten på et aktivt liv i arbejderbevægelsen. Idet du blev tillidsmand og kort efter fællestillidsmand på avisen. Det førte fra formand for fællesorganisationen over poster i Socialdemokratiet til viceborgmester og endeligt borgmester i 1977, efter Peter Ravn.

Hver post eller job, har været et led i en kamp for at gøre noget for andre, forbedre vilkårene og forholdene på en arbejdsplads, eller for byens borgere, erhvervslivet eller sportsfolkene.

Også i dit arbejde i dag, i Lejerbo, ser du det som din fornemste opgave, at skabe de bedst mulige boliger og omgivelser for de mennesker som skal leve i de huse du bygger. Intet er overladt til tilfældighederne, det bedste resultat skal opnås, så du er sikker på at hvad enten det er pensionisten, den unge studerende eller børnefamilien, ja så har du gjort det bedst mulige for disse kan få et dejligt hjem.

Selvfølgelig er der stadig, af og til endda, en reaktionær konservativ eller et medlem af Borgerlisten, som du ser dig nødsaget til at forklare hvordan verden er skruet sammen, som regel ser du det som en kærkommen lejlighed til at genopfriske tiden som politiker.

Nu kunne man måske godt forestille sig at man som barn af en kendt politiker med mange møder og gøremål som skal passes, og som er på forsiden af de lokale aviser hver anden dag, kunne være generet eller belastet af det. Men tvært imod har det været meget positivt.

Både Lene, Lars og jeg har oplevet det som noget der blev hverdag og som var spændende at følge med i.

Selv kan jeg ikke huske andet end at du har været borgmester og du var det på en sådan måde, at det at komme i skole var en positiv og rar oplevelse.

Vi har alle tre oplevet at både klassekammerater og andre elever man slet ikke kendte, glade kom og fortalte at vedkommendes forældre havde stemt på ens far. Det beskriver meget enkelt, at du har været borgmester på en facon som var helt speciel og meget afholdt.



Din omsorg for Kolding og dens borgere, forsvandt ikke sammen med embedet som borgmester, du har den stadig. Herpå er "Industrien" som lå i Jernbanegade et godt eksempel. Du gjorde hvad du kunne, for at redde den og dermed Sans Souci, som var en af landets bedste, indbegrebet af Kolding, noget særligt i Danmark, men Ekstra Bladet startede en smædekampagne og mulighederne var ødelagte.

I dag har vi så fået et diskotek i stedet – og "Industrien" og Sans Souci er borte – havde man dog bare ladet dig få lov...

Nu kan det måske lyde som om vi i familien kun kender dig som politiker, men det er selvfølgelig ikke tilfældet. Derhjemme lægger både du og mor stor vægt på at samle familien i hyggeligt samvær.

Du gå forrest, med at samle familien på ture rundt i landet og ligeledes til udlandet – noget vi alle sætter stor pris på, om turen går til Skjern eller London, forstår du at skabe hygge og holde sammen på familien.

Samtidig har det at du har været borgmester, naturligvis betydet at man har oplevet en masse ting som man ellers aldrig ville have prøvet.

Det at være med ude i skoven for at vælge byens juletræ og få lov til at trykke på knappen når det skulle tændes foran rådhuset og bagefter drikke kaffe med julemanden og nisseorkestret i rådhusets kantine. Noget man ikke glemmer.

Det jeg husker bedst af de mange ting jeg oplevede i din borgmestertid var da KIF rykkede op i 1. division i fodbold. Hele byen var klædt i blå og hvidt, rådhuspladsen var fyldt med mennesker.

Det var dejligt at opleve så megen glæde og begejstring, det skabte sammenhold i byen, ligesom da Kolding blev Årets by, skabte det optimisme og en særlig følelse af samhørighed, det som betød så meget for dig.

Det er de ting som gør at vi holder af dig, det er de ting du står for som gør at vi er stolte af dig, både for det du har gjort for vores by, og det du har været for familien og som far."

Et par forklaringer:

Da Kolding IF rykkede op i 1. division i fodbold var det den højeste række, der fandtes ikke nogen liga.

Peter Ravn (f. 1912, d. 1997) var Socialdemokratisk borgmester i Kolding fra 1962 til 1977.

Mary Henriette Brøndum Rasmussen døde 17. oktober 1995.



*Billede: Mary og Axels gravsted pyntet til jul.*



*Billede: Lene og Søren Madsen, Mary Brøndum Rasmussen, Frida Brøndum Jepsen.*



*Billede: Mary Rasmussen på sin 90 års fødselsdag på Hotel Koldingfjord, til højre Lene Dybdal.*

Lars Rasmussen bliver socialdirektør ved Kolding Kommune den 1. januar 1998. En stilling han beklæder i over 21 år til august 2019.



*Billede: Lars Rasmussen på Socialdirektørkontoret på Nicolai Plads i Kolding.*



*Billede: Kolding Kommunes direktionen i 2010 på Kolding Rådhus. Fra venstre seniordirektør Lone Vesterman Rasmussen, socialdirektør Lars Rasmussen, kommunaldirektør Rikke Vestergaard, børne- og uddannelsesdirektør Ib Hansen og by- og udviklingsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen. Kilde: Kolding Stadsarkiv / arkiv.dk. Fotograf: Lars Svoger.*

Judit Szilas og Søren Brøndum Rasmussen bliver gift den 11. september 1999.



Billede: Borgmester Per Bødker Andersen vier Søren Rasmussen og Judit Szilas.



Billede: Nevø og niecer var hhv. brudesvend og brudepiger; Nicolaj, Charlotte, Camilla og Pernille.



*Billede: Ved vinduet Annalise Rasmussen, Bent Hinrichsen, Hanne Hinrichsen, Marie Schmidt. Med front mod kameraet Lene Brøndum Madsen, Charlotte Brøndum Madsen, Camilla Brøndum Madsen og Søren Viuff Madsen. Med ryggen til kameraet Nicolaj Molin Rasmussen og Lene Molin Rasmussen. Stående med kamera Hardy Kofoed.*



*Billede: Lis Brøndum Kofoed og Bent Brøndum Rasmussen*



*Billede: Charlotte Brøndum Madsen, Søren Viuff Madsen, Lena Dybdal og Per Brøndum Rasmussen.*



*Billede: Finn Østerkjærhus, Hanne Brøndum Nissen, Torben Brøndum Rasmussen.  
Laila Lindemark, Thomas Hinrichsen, Susan Brøndum Kofoed, Thomas Wulff og Karina Dybdal.*

Judit og Søren Brøndum Rasmussens første datter, Sofie Brøndum Rasmussen, er født den 14. februar 2000.



*Billede: Bent Rasmussen med Sofie Brøndum Rasmussen, født den 14. februar 2000.*



*Billede: Søren og Judit med Sofie Brøndum Rasmussen. Fotograf: Lars Gregers Hansen.*



Judit og Søren Brøndum Rasmussens tvillingdrengene er født den 15. september 2003.



*Billede: Bent og Annlise med Jacob og Morten Brøndum Rasmussen, født den 15. september 2003.*



*Billede: Maria Szilas, Judits mor, med Sofie, Jacob og Morten.*



*Billede: Morten og Jacob med deres stolte far på deres konfirmationsdag.*



*Billede: Søren Brøndum Rasmussen, Jacob Brøndum Rasmussen, Annalise Rasmussen, Morten Brøndum Rasmussen, Judit Brøndum Rasmussen og Freja Brøndum Rasmussen ved Jacobs og Mortens konfirmation.*

Hardy Bisgaard Kofoed afgik ved døden den 11. oktober 2003.



*Billede: Hardy Bisgaard Kofoed med sine børnebørn Frederik og Katrine Stenz Kofoed.*

*Billede: Hardy Bisgaards gravsted.*



Marie Sofie Schmidt døde den 10. juni 2005



*Billede: Marie Schmidt, Judit Brøndum Rasmussen, Sofie Brøndum Rasmussen og Annalise Rasmussen*



*Billede: Svend og Marie Schmidts gravsted på Nordre Kirkegård i Kolding.*

Judit og Søren Brøndum Rasmussen datter, Freja Brøndum Rasmussen, er født den 30. august 2006.

*Billede: Freja Brøndum Rasmussen, født den 30. august 2006.*



*Billede: Freja Brøndum Rasmussen og hendes farmor, Annalise Rasmussen, på hendes konfirmationsdag i 2021.*



*Billede: De stolte forældre, Judit og Søren med Freja på hendes konfirmationsdag*



*Billeder: Freja og hendes fester Lene. Så Freja med onkel Lars og tante Lene.*

Bent Rasmussen afgik ved døden, den 6. november 2009.

Nekrolog:

"Bent Rasmussen blev født i Konsul Grausgade 41, den 26. november 1932. Det var et fattigt kvarter præget af dårlige og fugtige boliger bygget. Mange børn fra kvarteret blev sendt på sanatorium fordi de havde dårlige lunger og hans første lillesøster Lissie døde af lungebetændelse i oktober 1938. Oplevelsen prægede ham resten af livet og lagede grunden til hans sociale engagement og store interesse for gode og sunde boliger til alle befolkningsgrupper.

Han blev bydreng hos boghandler Schæffer i 1944, der var meget lokalhistorisk interesseret og har været udgiver af en lang række af de vigtigste lokalhistoriske værker om Kolding.

Han blev arbejdsdreng på FDB's bolche- og chokoladefabrik på sin fødselsdag i 1946.

Han kom i lærer som typograf på Kolding Folkeblad, som 14-årig, den 15. September 1947. Han blev hurtigt kasserer i lærerklubben og efter endt læretid blev han formand for håndværkerne som kun 19-årig. Det var den gang hele avisen blev sat med små blybogstaver af typografer. Det blev starten på en længere karriere i fagbevægelsen som førte oven for formandsposten i Typografernes Fagforening til formand for Fællesorganisationen i Kolding, det er i dag hedder LO. Det talte dengang ikke færre end 53 lokale fagforeninger. Han blev formand i 1961 som kun 29-årig, hvad der var ganske uhørt på den tid.

Han blev gift med Annalise i maj 1961 og hvor de flyttede ind på Kikkenborgvej 12. Første barn Lars født 26. oktober 1961. Andet barn født 18. februar 1963.

Op til byrådsvalget i 1962 foreslog Peter Ravn ham som byråds kandidat, men da han på generalforsamlingen i Socialdemokratiet ikke havde været medlem i tre år som vedtægterne foreskrev, afviste generalforsamlingen at give dispensation, på trods af at bestyrelsen med Alex Jentsch i spidsen og spidskandidat Peter Ravn anbefalede det.

Først i 1966 blev han opstillet til byrådet og valgt. Han steg hurtigt i graderne og blev bl.a. formand for Boligudvalget, Teknisk Udvalg, gruppeformand og viceborgmester.

Sideløbende var han blevet Arbejdsformidlingschef og medlem af Boligselskabet Lejrbos bestyrelse og siden Lejrbos hovedbestyrelse hvor han var medlem i 15 år og aktivt kun udfolde sin store interesse for gode og sunde boliger.

I 1977 overtog han borgmesterstolen fra Peter Ravn, der trak sig tilbage på grund af sygdom. Den socialdemokratiske gruppe udgjorde dengang 14 af 25 byrådsmedlemmer.

Som borgmester satsede han stærkt på erhvervslivet og det sikrede i 1981 Kolding titlen som "Åres by" - den mest erhvervsvenlige i Danmark. Han hjerte brændte også for sporten og det nød bl.a. fodbolden godt af og for første gang i KIF da 85-årige historie rykkede den,

ligeledes i 1981, op i 1. division, det var dengang den højeste spillerække i dansk fodbold. Samtidig satte Kolding Danmarks rekord i antal fodboldbaner pr. indbygger. Der blev også bygget meget almennyttigt byggeri i hans tid som borgmester og selv blev han landskendt da han med stor voldsom kom i konflikt med den borgerlige regering og særligt daværende Indenrigsminister Britta Schall Holberg, fordi han ville sænke kommuneskatten. Kommunen var dengang formuende og skatteprocenten var 16%. Men det stred med regeringens politik og den socialdemokratiske borgmester sloges med den borgerlige regering om, at få lov til at sænke skatten. I dag er det andre tider kommuneskatten er 25,5% og byrådet har før budgetlægningen ansøgt om lov til hæve skatten. Ligesom dengang blev ønsket ikke imødekommet.

Bent Rasmussen forlod efter 8 år og to store valgsejre borgmesterstolen 30. august 1985, hvor han overlod posten til Per Bødker Andersen.

Derefter blev han ansat i Boligselskabet Lejerbo som regionschef med ansvar for nybyggeri i Jylland og på Fyn, hvor han gennem ti år stod for rigtig mange byggerier. Kort før sin død var han på køretur med sin lillebror Per rund for at se de mange byggerier han havde stået for og det var en kilde til stor glæde for ham, at se hvor mange mennesker der boede og trivedes i de mange gode boliger. I Kolding var han særlig stolt af Plejecenteret Olivenhaven som da det blev bygget valgte international opmærksomhed for sin nytænkning.

Efter en kort tid som selvstændig trak han sig tilbage som pensionist. Han nød familielivet og fulgte aktivt og med stor glæde med i børn og børnebørns liv. Han fulgte også meget ivrigt med i samfundsforhold og politik og han havde glædet sig meget til det kommende valg til byrådet.

Han sov stille ind på Odense Universitets Hospital, den 6. november d.å. omkring kl. 19.00.

Han efterlader sin hustru Annalise og børnene Lars der er Socialdirektør, Lene der er ansat på Syddansk Universitet og Søren der er medlem af byrådet samt tre svigerbørn og otte børnebørn i alderen 3 til 20 år. Bent Rasmussen overleveres også af tre yngre søskende Lis, Per og Hanne. Hele familien vil huske ham som en ualmindelig kærlig og god mand, far, svigerfar og bedstefar.

Han skal efter eget ønske begravnes i sine bedsteforældres, Marie og Adolf Rasmussens, familiegravsted på den gamle kirkegård.

Kolding Stadsarkiv udgav i 1997 hans erindringer: "Altid på vej".

Bisættelsen finder sted fra Skt. Nicolaj Kirke, Kolding, torsdag den 12. november d.å. kl. 14.30."





*Billede: Bent Rasmussens kiste bæres ud af Skt. Nicolai Kirke. Nærmest: Søren Rasmussen, Judit Brøndum Rasmussen, Per Brøndum Rasmussen. I den anden side: Lars Rasmussen, Nicolaj Molin Rasmussen, Lis Brøndum Kofoed og Søren Viuf Madsen.*

*Bagved ses: Finn Østerkjærhus, Annalise Rasmussen, Lene Brøndum Madsen. Sofie Brøndum Rasmussen og Hanne Brøndum Nissen.*



*Bent Rasmussens gravsted på Den gamle Kirkegård. I samme gravsted hviler også Marie Sørine Rasmussen begravet i 1905, Svend Aage Rasmussen begravet i 1914, Adolf Rasmussen begravet i 1939, Marie Kristine Rasmussen begravet i 1956.*

Min far havde haft et interessant og spændende liv med mange udfordringer. Han døde kort før Byrådsvalget den 16. november 2009. Jeg ville gerne have haft han skulle have oplevet valget og at jeg blev viceborgmester, som hans far havde oplevet han blev viceborgmester og siden borgmester. Men sådan skulle det ikke være. Jeg sender ham ofte en tanke når jeg færdes på rådhuset og særligt når jeg går forbi hans portræt der hænger i forhallen til borgmesterkontoret og Byrådssalen.

Min far havde oplevet min meget store glæde ved arbejdet i byrådet, men også min frustration over ikke, at få udfordringer i Socialdemokratiet. Jeg fik ligegyldige poster og var vel ugleset af, i hvert fald, en del af partiet. Jeg lagde ikke skjul på mine holdninger og arbejdede intenst på, at være både meget synlig og meget slagkraftig. Jeg ville under ingen omstændigheder have at det skulle være lige meget, om jeg var i byrådet eller ej. Men det faldt ikke i god jord i partiet. Jeg var også opdraget til, at værne om dem der havde brug for hjælp, det var ikke ligefrem noget der optog Socialdemokratiet i Kolding Byråd, på det tidspunkt og jeg kunne ofte sidde og være enig med Dansk Folkeparti, der bl.a. kæmpede de ældres sag, mens mit eget parti ville spare på ældreområdet og bl.a. nedlægge plejehjem. Til sidst gik det ikke mere og jeg måtte skifte parti. Det var en fantastisk befrielse og samtidig blev mit hårde arbejde pludselig værdsat. Det var en utrolig positiv oplevelse. Der var ikke længere en kamp med partifællerne, tværtimod var der opbakning, støtte og ros. Hvilket var helt ukendt i Socialdemokratiet. Jeg blev efter valget i november 2004 gruppeformand og kunne nu bruge al min energi på politisk indhold, i stedet for at skulle bekymre mig om hvem der næste gang ville hugge en kniv i ryggen på mig.

Det gav resultat ved næste valg i november 2009 hvor Dansk Folkeparti gik frem fra 3 til 5 mandater, Jørn Pedersen blev borgmester og jeg blev viceborgmester.

Min far bakkede mig op hele vejen, både da jeg sad med nogle menige udvalgsposter som Socialdemokrat og da jeg skiftede parti. Han havde i den grad fortjent også lige, at få min store sejer med. Til gengæld glæder det mig til stadighed, at min mor har oplevet det hele og hendes opbakning og støtte i alt hvad jeg foretager mig, kunne jeg ikke undvære.



*Billede: Viceborgmester Søren Rasmussen (O) og borgmester Jørn Pedersen (V) klar til at modtage HM Dronningen, HKH Kronprinsen og HKH Prins Christian ved fejringen af genforeningsjubilæet den 13. juni 2021.*



*Billede: Ved fejring af genforeningsjubilæet den 13. juni 2021. Kommunaldirektør Thomas Boe, HM Dronningen og viceborgmester Søren Rasmussen, ved 1864-1920 grænsen ved Frederikhøj.*



*Billede: Jeg kan huske min far fortalte om Koldings 700 års jubilæum i 1968. Det var en stor oplevelse for ham og det var det også for mig, da jeg som viceborgmester var med, på nærmeste hold, til fejringen af 750 års jubilæet den 5. maj 2018. På billedet er jeg placeret bar de tre kongelige søstre; Dronning Anne-Marie, Dronning Margrethe og Prinsesse Benedikte, ved festligheden i Staldgården ved Koldinghus. I en sådan situation kan jeg naturligvis ikke lade være med, at sende en tanke tilbage i tiden til min far. En historiske begivenhed som får yderligere en dimension for mig personligt, ved min families tætte tilknytning til Kolding.*

Hanne Brøndum Nissen blev gift med Finn Østerkjærhus den 21. november 2013.



*Billede: Hanne og Finn.*



*Billeder: Hanne og Finn på bryllupsdagen. Finn Østerkjærhus afgik ved døden den 10. december 2017 og er begravet ved Axel og Mary Rasmussen.*



*Billede: Hanne Brøndum Nissen med Sofie Brøndum Rasmussen og Nicklas Nissen.*



*Billede: Per Brøndum Rasmussen og Lena Dybdal med Karina Dybdals datter Jane.*

## TANKER PÅ EN MAJDAG

"Det er nu 20. maj

Et lyst og venligt sind" – det skrev min lærer Sørensen i 1952, et mennesker der slev havde et lyst sind. Fortalte ofte om sin hjemstavn, ved Gudenåen – Silkeborg.

Et lyst sind – et let sind giver en lettere gang på jorden og man kan give det videre til andre – et venligt smil kan betyde mere end du tror for et andet menneske.

Husk at et let sind ikke er det samme som letsind.

Et venligt ord – en positiv bemærkning kan få andre til at føle sig værdsat. Nogle er født med et lyst sind, men er man ikke det, er det vigtigt at forsøge, at se det positive i tilværelsen.

Tilværelsen byder jo for os mennesker på godt og ondt – for nogle så ondt at det kan føles ubærligt, og være svært at tale om med andre, men det er det at man henvender sig til de mennesker som er ramt af sorger – et varmt håndtryk og at vise man er der, også bare for at lytte.

Ens egen barndom er uden tvivl det som præger en op gennem livet, hvis man selv har haft en barndom hvor det triste mest prægede hverdagen f.eks. fattigdom, sygdom o.s.v. eller bare forældre med et tungt sind, kan det være svært at komme ud af når man selv stifter familie og at give glæde og lyse stunder til sine egne børn. Det kan også være en hurdle at blive medlem af en ny familie med helt andre livsværdier. Hvis man var vant til at skulle gemme hver eneste krone, når der endelig var lidt ekstra, og så møde mennesker som ville feste og være glade i stedet.

Husker når der kom en glad onkel forbi, han havde den samme hverdag – men det lyse sind – husker ferier hver sommer hos en moster og onkel med hvert sit travle liv – men glade smil – æbleskiver og saftvand i marken når høsten skulle i hus.

Børn fra små hjem som formåede at suge viden til sig – dygtiggøre sig – opnåede store stillinger senere i livet. Viden – lærdom – sang og musik giver større frihed – frihed til et liv hvor man kan vælge sin egen livsbane.

I somme, som voksen, i sommerhus ved Vesterhavet, på den barske egn med klitter, sand og træer som har bøjet sig under storme fra vest, har jeg ofte tænkt hvilken forskel der ville være på sommerferie der hos en moster som ikke havde en eneste blomst at glæde sig over – slet ingen have – måske en enkelt busk med hyldeblomster – gården lagt alene i det stride græs. Eller en moster boende i en fiskerby med mand og sønner på havet i al slags vejr, at leve dagligt med bekymringer og angst.

- Alle disse dage som kom og gik, inte viste jeg at det var livet (svensk).

Annalise Rasmussen"



*Billede: Morten Brøndum Rasmussen, Jacob Brøndum Rasmussen, Lea Hemmingsen, Tyra Breisnes, Peter Hinrichsen, Bent Hinrichsen, Mette Dittlau Hinrichsen, Hanne Hinrichsen, Thomas Hinrichsen, Lis Brøndum Kofoed, Hanne Brøndum Nissen, Per Brøndum Rasmussen, Thomas Wulff, Lena Dybdal, Susan Kofoed, Joachim Grau, Søren Viuff Madsen, Charlotte Brøndum Madsen, Camilla Brøndum Madsen, Lene Brøndum Madsen, Søren Brøndum Rasmussen, Freja Brøndum Rasmussen, Judit Brøndum Rasmussen, Lars Brøndum Rasmussen, Annalise Rasmussen, Nicolaj Molin Rasmussen, Pernille Molin Rasmussen, Nathalie Rose og Lene Molin Rasmussen.*

## Litteratur med omtale af Bent Rasmussen

"Fra Hvidtfeldts tid til vore dage..." forfatter Eskild Jørgensen af Socialdemokratiet i Kolding i 1976. Uden ISBN.

"Kolding i det tyvende århundrede indtil kommune sammenlægningen i 1970" af Vejle Amts Historiske selskab udgivet i 1982.

"Kolding før og nu - en by i billeder" forfattere Birgitte og Poul Dedenroth-Schou udgivet på Midtjysk Forlag i 1986. ISBN 87-88016-32-3.

"Om hundrede år er alting glemt" forfattere Per Andersen og Tage Christensen udgivet af Socialdemokratisk Forening i Kolding i 1986. ISBN 87-982275-1-3.

"Peter Ravn: Erindringer" forfatter Peter Ravn udgivet af Kolding Stadsarkiv i 1991. ISBN 87-88966-09-7.

"Koldingensere fortæller - 1992" forfatter Lars Gregers Hansen udgivet af PR Centret i 1992. ISBN 87-88496-11-2.

"Svend Christensen: Erindringer", forfatter Svend Christensen udgivet i 1995. ISBN 87-88966-14-3.

"Glimt af livet i Kolding i 100 år" forfatter Birgitte Dedenroth-Schou udgivet af Kolding Stadsarkiv i 1996. ISBN 87-88966-18-6.

"Teknisk Forvaltning 1898 - 1998" forfatter Birgitte Dedenroth-Schou, Martin Gubi og Jens Åge S. Petersen udgivet af Kolding Stadsarkiv i 1998. ISBN 87-88966-20-8.

"Kaffetræ i vækst" forfatter Martin Jes Iversen udgivet af Merrild Kaffe A/S i 1999. ISBN 87-987451-0-7.

"Socialforvaltningen 1899 - 1999" forfattere Birgitte Dedenroth-Schou og Jens Åge S. Petersen udgivet af Kolding Stadsarkiv i 1999. ISBN 87-88966-21-6.

"Rådhus og Bystyre i Kolding 1500-2000" forfatter Birgitte Dedenroth-Schou udgivet af Kolding Stadsarkiv i 2000. ISBN 87-88966-23-2.

"Indblik fra sidelinjen" forfatter N. E. Thrane udgivet på forlaget Birmar i 2001. ISBN 87-90617-79-7

"Sejlkлубben, byen, fjorden" forfatter Per Hjort udgivet af Kolding Sejlkлуб i 2006. ISBN 978-87-992440-0-3.

"Kolding Golf Club 75 år" udgivet af Kolding Golf Club i 2008. Uden ISBN.



"Fremad og altid huske - LO Kolding 125 år" forfatter Erik Voss udgivet af LO Kolding i 2011. ISBN 978-87-994564-0-6.

"Iværksætterne" forfatter Helle Juel udgivet af Kolding Stadsarkiv i 2018. ISBN 978-87-88966-36-7.

"Grænsebyen mindes" forfatter Søren Rasmussen udgivet på eget forlag i 2020. ISBN 978-87-972254-3-1.

"Mine oplevelser med udvikling af Skamlingsbanken" forfatter Søren Rasmussen udgivet på eget forlag i 2021. ISBN 978-87-972254-6-2.

"Mine oplevelser med genforeningsjubilæet" forfatter Søren Rasmussen udgivet på eget forlag i 2021. ISBN 978-87-972254-7-9.

"Befrielsen - minder fra barndommen". Forfatter Erik Voss, forord Søren Rasmussen udgivet af Kolding Kommunes Seniorudvalg og Kolding Stadsarkiv i 2021. ISBN 978-87-88966-38-1.

### Litteratur med omtale af Annalise Rasmussen

"Iværksætterne" forfatter Helle Juel udgivet af Kolding Stadsarkiv i 2018. ISBN 978-87-88966-36-7.

"Heinrich Ferdinand Bull - i krig for en sag der ikke var hans" forfatter Søren Rasmussen udgivet på eget forlag i 2019. ISBN 978-87-972254-0-0.

"Besøget ved Den Sønderjyske Kirkegård i Braine 9. - 11. november 2018" forfatter Søren Rasmussen udgivet på eget forlag i 2020. ISBN 978-87-972254-1-7.

"Mine oplevelser med genforeningsjubilæet" forfatter Søren Rasmussen udgivet på eget forlag i 2021. ISBN 978-87-972254-7-9.

# MINE FORÆLDRE

**Historien om Annalise Rasmussen, født Bull i Øster  
Lindet den 25. marts 1938 og Bent Brøndum  
Rasmussen, født i Kolding den 26. november 1932.  
Bent Rasmussen blev borgmester i Kolding.**

**ISBN 978-87-972254-8-6**