



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

ANINE NIELSEN DISSING

GIFT: FREDERIKSEN

25. DECEMBER 1889 – 28. MAJ 1968



*"... Minder samlet af dit barnebarn, Ingrid -
i kærlig erindring om dig, Bedste ☺ ... "*



FORORD

Til

"Bedste`s

Mindebog"

Januar 2020

Det kan vist siges at være en slags privilegium, at vokse op i et hjem med flere generationer under samme tag. Specielt når det lykkes godt ☺

Min far byggede huset Markedsgade 100 sidst i 1950`erne.

Mine forældre og Bedste aftalte, at hun skulle have sin egen store stue hos os, så længe hun levede.

Fra slutningen af 1959 til sin død i maj 1968 var Bedste en markant skikkelse i min barndom.

Bedste var ikke rig *
Bedste var ikke berømt *
Bedste`s liv var ikke nemt *
MEN Bedste skabte et godt liv på trods af modgang!

Min opvækst blev i høj grad præget af Bedste ☺
Bedste har en stor plads i mit hjerte *

Da min mor døde, arvede jeg de gamle foto-albums, dem har jeg puslet med, scannet ind på pc for at kunne bevare dem for alle slægtninge.

Jeg har selv taget mange foto, lige fra før konfirmationsalderen.

De mange foto og mine egne minder fra tiden med Bedste risikerer at gå tabt, medmindre jeg får samlet det til en slags minde-bog.



FØDSLEN



Navn: **Niels Peter Dissing** Født: **18420515** Civilstand: **G**
Erhverv: **Husmand** Husstandsstilling: **Husfader** Fødested:
Erslev Thisted A.

Fam.nr: **147** Matr.nr: **10g** Stednavn: **Erslev**
Sogn: **Erslev** Kilde: **FT-1901** K/Pnr: **D8247** Lbnr: **608**

VIS HUSSTAND

VIS ALLE FELTER

VIS DOK.



Det var 1. Juledag – den 25. december 1889.

Hos Else og Niels Peter Dissing i Erslev
blev endnu en lille pige født.

Pigen var nummer 13 af en samlet
børneflokk på 19 – fra faderen's 2 ægteskaber.



ERSLEV

CA. 1880



Erslev Kirke og gården Kirkegaard. Gården var på dette tidspunkt ejet af Chr. Kusk, som var 2. generation på gården. De fleste af gårdene i Erslev lå før i tiden på mindre bakker rundt om hovedlandevejen til Thisted. Det ses både her med Kirkegården, men også Højgaard på Frederik Krogs Mark. Mellem gårdene var grønne felter, som siden er fyldt ud med huse.

BARNEDÅB

Erslev Kirke,
den 9. marts 1890

Faddere ved dåben:

Sypige Johanne Dissing Østergaard

Ungkarl Anders Mikkelsen Dissing

Niels Kristian Mikkelsen

alle af Erslev



Daabsattest

in *Susine Nielsen Dissing.*

| | |
|--|--|
| Fødsels- og -Mærk | <i>Erslev By og Lige, Marie Kønchen</i> |
| Fødsels- og -dag | <i>1889, den 25de December.</i> |
| Kirken, hvortil Barnet er født eller fremført efter Hjemmedaab | <i>Erslev Kirke</i> |
| Døbteaar og -Dag samt -- hvis Barnet er Hjemmedabt -- Aar og Dag for Fremstillingen i Kirken | <i>1890, den 9de Marts, Korsmand Niels Peter Dissing og Kæstet Else Petersgaard, Erslev.</i> |
| Færdigheds fulde Navn og Stilling | |

Oversættelsen med Ministerialbogen bekræftes.

Todso-Erslev
Præstembode
pr. Nylæring Mors

den *26de Marts 1890*
Joh. Jørgensen
Næstpræst

Form: Kusk, Pige, 1884, L. 10044, 11.

FØNS – RONÆS – FYN

SØSKENDE-SAMMENHOLD

DISSING – SØSKENDE'S FORBINDELSE TIL FYN:

Disse søskende er alle fra Niels Peter Dissing's andet ægteskab med Else Østergaard – hun dør i 1903. Mågef rørende at se hvordan de passede på hinanden, tæt i samme område.

Mariane Nielsen Dissing, (19.marts 1879 – 13.december 1936)

FT 1911: Føns, Fønsskov (hos Marie og Thorvald, de mistede et barn i 1902)

"Marie" Johanne Marie Nielsen Dissing, (3.august 1882 – 29.april 1969)

gift med Thorvald Jensen, den 23.maj 1908 i Føns kirke, (Thorvald dør d. 24. november 1965)

FT 1911: Føns, Fønsskov 9 FT 1916: Føns FT 1921: Føns FT 1925: Føns

FT 1930: Føns FT 1940: Føns

Dør den 29.april 1969 på Røde Kors Hjemmet i Assens, begravet på Føns Kirkegård.

"Peter" Niels Peter Østergaard Dissing, (10.december 1886 – 13.januar 1958)

gift med Anna Laurine Knudsen, den 2.august 1912 i Føns kirke,

FT 1906: Føns FT 1911: Føns FT 1916: Åstrup FT 1921: Skydebjerg FT 1925: Skydebjerg

FT 1930: Skydebjerg FT 1940: Skydebjerg

Dør den 13.januar 1958 i Skydebjerg sogn, begravet på Aarup Kirkegård.

Thomas Nielsen Dissing, (1.april 1888 – 1920)

FT 1911: Vejstrup – med sidste adresse for Føns – havde fået legat fra Erslev sogn til Højskole-ophold. Døde i Canada.

Anine Nielsen Dissing, (25.december 1889 – 28.maj 1968)

gift med Jakob Andreas Mikael Frederiksen

FT 1911: Føns, Fønsskov 4+5+5

"Else" Else Marie Nielsen Dissing, (6.november 1891 – 18.januar 1966)

gift med Rudolf Jensen, den 30.oktober 1915 i Føns kirke, - Rudolf dør d. 13.marts 1932)

FT 1916: Føns FT 1921: Føns FT 1925: Udby FT 1930: Udby FT 1940: Udby

Dør den 18.januar 1966 i Vejby Skov, begravet på Udby Kirkegård.

Niels Nielsen Dissing, (26.marts 1893 – 12.februar 1973)

FT 1911: Føns

Villads Nielsen Dissing, (22.juli 1894 – februar 1974)

gift med Mary Hansine Hansen, den 28.august 1927 i Nr. Aaby kirke

FT 1911: Føns FT 1916: Føns Ft 1921: Føns (hos Marie) FT 1925: Udby (hos Else) FT 1930: Brendstrup

FT 1940: Brendstrup

Dør i februar 1974 – begravet på Brendstrup Kirkegård, jfr. oplysning fra graverkontor.

Anna Kristine Nielsen Dissing, (6.november 1895 – ukendt)

gift med Hans Mortensen, den 18.december 1917 i Føns kirke – (Hans dør den 29. dec. 1954)

FT 1916: Føns FT 1921: Føns

Indførelset i 1942: Racine, Wisconsin, USA – mandens død er dog fra Langley, British Columbia, Canada

Ovenstående liste viser 9 søskende ud af de 15 i faderen's andet ægteskab i samme område på nord-vest-Fyn.

Bedste flyttede til Fyn, og mødte sin ægtemand der.

Der var et stærkt sammenhold imellem Dissing-søskende – jeg husker mange besøg hjemme i Markedsgade 100, hvor fynboerne kom på besøg ☺

Og altid havde de planter med i bilen, til den store have hos os, som Bedste holdt af.



Som barn var jeg med på besøg på Fyn, og i sommeren 2019 fik jeg lejlighed til at gense mange af stederne.

Det blev også til et besøg på lokalarkivet for Føns-Ronæs-Nr.Aaby, hvor jeg kunne aflevere et ringbind med foto, kirkebogs-print, folketællings-print til dem at beholde. (+USB)

Bedste var stærk i sin tro – derfor er jeg helt sikker på, at hun jævnligt har været i Føns kirke. Og flere af hendes søstre er viet i samme kirke.

Føns Kirke, sommeren 2019.

Det betød utrolig meget for mig at kunne gå op til orglet og spille salmen "Dejlig er jorden". Teksten i 2. vers: ".... Slægt skal følge slægter's gang..." passer så godt nu.



Føns kirke, sommeren 2019.





(modtaget fra Theresa, barnebarn af Anine's datter Grethe)



Nord-vest-Fyn

Jakob Andreas Mikael Frederiksen er født i faderen's andet ægteskab.
Der findes en ældre bror med nøjagtig de samme navne, han er født i 1865, og hvad der sker med ham, kan jeg ikke finde, men formodentlig er han død før 1888.

På andre slægtstræer blandes disse 2 brødre og deres data i en stor forvirring ... !

Anders Frederiksen

født 20. april 1833 – død 23. februar 1921

Han var gift 2 gange:

Første ægteskab, 10. februar 1861, Vindum kirke, Viborg

Mette Cathrine Larsen

født 13. oktober 1835 – død 3. maj 1864 (barselsseng)

*børn: Laust Frederiksen 31. august 1861, Viskum
 Maren Catrine Andersen 1.maj 1864, Sønder Vinge*

Andet ægteskab, 12. februar 1865, Sønder Vinge kirke, Viborg

Ane Margrethe Jakobsen

født 4. september 1843 – død 18. marts 1899

*børn: Jacob Andreas Michael Frederiksen 17. december 1865, Bording
 Frederik Frederiksen, 27. december 1868, Houbjerg Velle
 Laurits Frederiksen, 18. november 1871, Randers
 Jensine Kirstine Frederiksen, 30. august 1875, Gerning
 Bendt Frederiksen, 11. oktober 1878, Vindum
 Christian Peter Frederiksen, 19. februar 1881, Nørlyng
 Niels Andreas Frederiksen, 10. juni 1883, Nykøbing Mors
 Jensine Kirstine Jakobine Andrea Frederiksen, 26. februar 1886, Nykb.Mors
 Jakob Andreas Mikael Frederiksen, 21. juli 1888, Nykøbing Mors
 Karl Herman Frederiksen, 12. august 1890, Nykøbing Mors*

| Nr. | Navn | År | Sex | Relig. | Prof. | Andet | Andet | Andet | Andet |
|-----|----------------------|------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Henry Hansen | 26.07.1881 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Anine Edval Jensen | 26.07.1881 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Peter Jensen | 26.07.1881 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Edval Jensen | 26.07.1881 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Niels Peter Jensen | 26.07.1881 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Jakob Andreas Jensen | 26.07.1881 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Edval Jensen | 26.07.1881 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Niels Peter Jensen | 26.07.1881 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Jakob Andreas Jensen | 26.07.1881 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Anine Edval Jensen | 26.07.1881 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ÆGTEMANDEN

Ved Folketælling 1911 for Føns kan man se Anine som tjenestepige på en stor gård på Fønsskov.

Samme sted er hendes brødre: Niels og "Peter" (Niels Peter)

Det er i denne periode, Anine møder sin tilkommende mand:

Jakob Andreas Mikael Frederiksen
Født den 21. juli 1888 i Nykøbing Mors



Jakob og Anine var et flot par sammen
Dette foto må være fra tiden omkring deres bryllup.



BRYLLUP

Erslev Kirke

Den 17. marts 1914

Vidner ved brylluppet:

Niels Peter Dissing, Erslev (Bruden's far)

Bent Fredenksen, Nykøbing Mors (Brudgommen's storebror)

Ministerialbog Fol. Nr. /

VIELSESATTEST

Det bevidnes herved i Overensstemmelse med Kirkens Ministerialbog, at

| | | | |
|---------------------------------------|--------|--|----------------------------------|
| <i>Brigt</i> Kjæmpegaard Vester | Ungdom | <i>Anina Nielsen Dissing</i> Fulde Vænge | født den <i>26 December 1889</i> |
| <i>Brigt</i> Kjæmpegaard Vester | Ungdom | <i>Jakob Andreas Nikolai Fredenksen</i> Fulde Vænge | født den <i>24de Juli 1888</i> |

er agetviede i *Vester* Kirke
den *17de Marts 1914*

Tedse-Erslev
Præstembode
Nykøbing Mors
den *17de Marts 1914*

H. Garons Hansen
Fulde Vænge

Nr. 6012, L. Løkke 100-400, Vielsesattest



DET FØRSTE HJEM: REDSTED



Ejendomsandel. Lars Skoobe i Redsted har solgt sin Ejendom til Ungkarl Jakob Frederiksen, Nykøbing, for en Købesum af 10,500 Kr. Ejendommen er paa 31 Td. Søbe. Alt nødvendig Besætning medfølger. Overtagelsen sker straks.

Bejrmelding. Udflugt til Vinde

Morsø Folkeblad, den 11. november 1913



Næssundvej 243



Gammelt kort: matr.2F



luffoto fra 1979

I REDSTED BLIVER ANDERS FØDT I 1915

| 17. | | Fødte | | Mandkøn. | | 17. | |
|-----|-----------------|--|-----------------------------|---|-----------------|---|---|
| 10 | 1915 15 juli | Børn født i 1915 15 juli 1915 | Anders Peter Frederiksen | Fødselsnr. 1418 15 juli 1915 1915 | 15 juli 1915 | Fødselsnr. 1418 15 juli 1915 1915 | Bemærkninger: (Her skulde være skrevet hvad der vedrører den dødsårsag af barnet (dødsårsag)) |



Der er stor lighed mellem far og søn ☺
 Billedet af Jakob Frederiksen er fra 1913,
 Billedet af Anders Frederiksen er fra ca. 1931.

Anders Frederiksen
 blev gift med Anna M. –

De fik 3 børn:

Hanne, født i 1946

Hugo, født i 1948

Ann Karin, født i 1954

Hele familien flyttede til Canada
 midt i 1950'erne.

De har besøgt Danmark flere gange.

Bedste havde en salmebog, som hun
 fik af familien i 1957, i forbindelse med
 Mors Dag.



Canada-adressen og indskriften i salmebogen 1957



gravsten for begge

I Faarup bliver Grethe født i 1919

| Kommune, Faarup, Faarup, Fylkings Amt, Norge (1919) - 1919 - 1919 | | | | | | |
|---|-------|-----|----------------|----------|----------------------------|--------------|
| FØDSEL / BIRTH REGISTER | | | | | | |
| År | Måned | Dag | Navn | Fødested | Forældre | Bemærkninger |
| 1919 | April | 4 | Else Margrethe | Faarup | Arnold Harfmann Steffensen | |
| 1919 | April | 4 | Grethe | Faarup | Arnold Harfmann Steffensen | |



Hun blev døbt:
 Else Margrethe,
 men kaldt Grethe.
 Den 4. april 1941
 viet til:
 Arnold Harfmann
 Steffensen
 (senere skilt)

I ægteskabet med Arnold fik Grethe 2 børn:



Freddy Harfmann Steffensen, født 1941
 blev gift med:
 Jytte Wahlers Pedersen

Ægteparret fik 2 børn:
 Theresa og Helene



Anni Harfmann Steffensen, født 1943
 blev gift med:
 Leif Rosenberg

Ægteparret fik 4 børn:
 Annette, Helle, Gitte, Michael

NØRREGADE & FÆRKENSTRÆDE



Ved Folketælling 1925 finder vi Anine og Jakob med 2 børn i Nørregade 23



Morsø Folkeblad den 15.juli 1929 – Jakob giver værdifuld mønt til museet.

Jeg kender ikke historien bag denne mønt-gave – har aldrig hørt nogen omtale af det – men i betragtning af at familien i en lang årække har været endog meget fattige, så virker det besynderligt at han giver noget væk, som måtte kunne sælges. Men måske var han allerede på det tidspunkt påvirket af sygdom.

✠

Min kære Mand, vore Børns
altopfrende Fader,
Jakob Frederiksen,
døde i Dag stille og rolig.
Nyköbing, d. 28. Oktbr. 1930.
Anine Frederiksen og Børn.
Bisættes fra Sygehusets Kapel
Torsdag Aften Kl. 7.
Begravelsen foregår Søndag
den 2. Novbr. Kl. 12^{1/4} fra Kirke-
gaardens Kapel.

Min hjerteligste Tak
for al Deltagelse i vor store Sorg
En særlig Tak til Sygeplejerskerne
paa Sygehuset og Kammeraterne
paa Havnen
**Anine Frederiksen
og Børn.**
8762

Jakob dør på Nyköbing Mors sygehus den 28. oktober 1930 – i forbindelse med en gen-udredning via Rigshospitalet i 2018-19 har jeg fået oplyst, at dødsårsagen var metastaser i hjernen, formentlig startet med kræft i lungeme.

FÆRKENSTRÆDE 12 HVOR MARIANE FØDES I 1929

Thisted amt, Morsø Sænder, Nykøbing Mors, 1928-1933 F (KM) - opslag: 130 af 251 opslag

| 143 | | Fødte Kvindekøn. | | | | 144 | |
|-----|------|---------------------|------------------------------------|------------|------|---------------------|------|
| # | År | Navn | Forældre | Religion | År | Navn | År |
| 9 | 1929 | Mariane Frederiksen | Frederiksen, Frederik & Frederikke | Evangelisk | 1929 | Mariane Frederiksen | 1929 |



Billedet er Færkenstræde 12, Men efter renovering i nyere tid.



Også kendt som Aksel Sandemose's hus.



Mariane, kaldet "Søster eller Sus" bliver den 6. august 1950 gift med Svend Arne Lønne Pedersen, fra Herning.

De får 3 piger:

Ingrid, født i 1956
Lisbet, født i 1961
Annemarie, født i 1962

Dette billede er fra deres Sølvbryllup i 1975.

N. QUISTGÅRDSGADE 14



Foto fra lokalhistorisk arkiv på Mors – årstal 1917

I perioden mellem 1930 og 1940
bor Anine og den yngste datter Mariane (mor) til leje på 1.sal
hos Anine's søster Jensine og hendes mand Hans Hansen og deres børn.
Mor fortæller meget smukt om den tid i sin lille fortælling,
og jeg har valgt at gengive afsnittet på næste side.
At de 2 søstre Anine og Jensine og deres familier betød meget for hinanden: JAJ!



Familien Dissing Hansen, ca. 1945

Jens ... Else ... Calle ... Knud Erik

Peter ... Jensine ... Hans Chr. ... Thomas

Alle børnene kom meget i mit barndomshjem hos Bedste Anine og mine forældre, derfor kender jeg dem rigtig godt ☺
(jeg har lånt foto af Lis Rudbøg til at scanne ind)

Afsnit fra "mor's fortælling" – om årene hos Dissing Hansen

havde det strengt. Hun var blevet enke som 40-årig med 3 børn, som var ukonfirmeret. Stolt og meget ærekær ville ikke modtage socialhjælp, men knoklede dag og nat på æggepakken, Østerskompagniet, gøre rent på færger osv. Vores liv (da jeg var fra 5-6 år, hvor jeg kan huske fra) var uden ret megen glæde. Gudskelov for Knud's far og mor (især mor). Moster Jensine var så varm og hjerteglad og viste sine følelser over for mig. Dengang var det ikke så almindeligt med knus og kram til lidt større børn. Jeg har ikke fået fra mor i den periode. Men moster, hun var åben og rund og varm. Hun sang meget. I nogle år boede vi hos dem. Og så vankede der dejlig mad og forskellige godbidder.

havde det strengt. Hun var blevet enke som 40-årig med 3 børn, som var ukonfirmeret. Stolt og meget ærekær ville ikke modtage socialhjælp, men knoklede dag og nat på æggepakken, Østerskompagniet, gøre rent på færger osv. Vores liv (da jeg var fra 5-6 år, hvor jeg kan huske fra) var uden ret megen glæde. Gudskelov for Knud's far og mor (især mor). Moster Jensine var så varm og hjerteglad og viste sine følelser over for mig. Dengang var det ikke så almindeligt med knus og kram til lidt større børn. Jeg har ikke fået fra mor i den periode. Men moster, hun var åben og rund og varm. Hun sang meget. I nogle år boede vi hos dem. Og så vankede der dejlig mad og forskellige godbidder.

Mor gjorde det så godt hun kunne for mig. Fredagen var lønningdag. Da fik jeg altid en banan. Hvis der havde været billige knæk-æg at købe på pakkeriet, gav hun mig en røræg. Nedenunder hos Hansen's var der bedre råd. Moster arbejdede for at få "prikkerne over i-erne" nye møbler og især for at hjælpe alle børnene i gang. Der var jo Peter, Jens, Thomas, Calle, Else og så "bette Knud", en herlig efternøler som jeg simpelt hen forgudede. Han var min lillebror. Jeg kørte med ham (og især på hans fødselsdag, Grundlovsdag, hvor der var musik igennem byen's gader fra kl. 7! stæsedede jeg bagefter). Han var ligesom jeg selv utrolig glad for musik. Jeg var også så heldig at fejre næsten alle mine barndoms-juleaftener nedenunder. Og det var så festlige og stemningsfulde. Jeg glemmer det aldrig.

Mor gjorde det så godt hun kunne for mig. Fredagen var lønningdag. Da fik jeg altid en banan. Hvis der havde været billige knæk-æg at købe på pakkeriet, gav hun mig en røræg. Nedenunder hos Hansen's var der bedre råd. Moster arbejdede for at få "prikkerne over i-erne" nye møbler og især for at hjælpe alle børnene i gang. Der var jo Peter, Jens, Thomas, Calle, Else og så "bette Knud", en herlig efternøler som jeg simpelt hen forgudede. Han var min lillebror. Jeg kørte med ham (og især på hans fødselsdag, Grundlovsdag, hvor der var musik igennem byen's gader fra kl. 7! stæsedede jeg bagefter). Han var ligesom jeg selv utrolig glad for musik. Jeg var også så heldig at fejre næsten alle mine barndoms-juleaftener nedenunder. Og det var så festlige og stemningsfulde. Jeg glemmer det aldrig.

Vi var så mange om juletræet og sang i timevis. Det var ikke fordi der var så mange gaver (slet ikke mellem voksne). Men moster havde stof til Else til juletræskjole og også til mig. Engang fik jeg også støvler. Jeg husker, det overvældede mig. 1. Juledag hvor det var mor's fødselsdag var vi hos os + al familie fra Erslev og Storup. Ja der er noget om at hvor der er hjerterum er der også husrum. Sengene blev taget ned og 2 lange borde stillet op. Meny var altid: hønsekødssuppe, høns i peberrod og is. Min mor var så knagende god ...

..til at lave mad. Desuden var der mange hjemme-bagte kager. Men ingen vin eller stærkt øl. Det fik man aldrig i vores hjem. Dels var det for dyrt og man savnede det ikke. Flere år senere blev det mere almindeligt.

Da jeg var 12 år flyttede mor og jeg til Nygade 25 i Lyngby. Det var der mange hjemme-bagte kager. Men ingen vin eller stærkt øl. Det fik man aldrig i vores hjem. Dels var det for dyrt og man savnede det ikke. Flere år senere blev det mere almindeligt.

Da jeg var 12 år flyttede mor og jeg til Nygade 25 (Cykle-Hans forretning).

Da jeg var 12 år flyttede mor og jeg til Nygade 25 (Cykle-Hans forretning).

Da jeg var 12 år flyttede mor og jeg til Nygade 25 (Cykle-Hans forretning).

NYGADE 25 OG 19

Folketælling 1940, Nygade 25, Bedste bor her sammen med sin yngste datter



Nygade 25, senere "Cykle-Hans" – nyere oversigtsbillede med nr. 19 og 25 (rød skrift)

Cykleforretningen Nygade 11
 Bytter 1. Juli til Ejendommen Nygade 25.
HANS A. NIELSEN
 14292 - Ejendommen er ledig (Morsø)

Morsø Folkeblad, 28.juni 1947

Skal sælges straks!
 Ejendommen Nygade 25 med 5 Lejligheder og Butik, 4 Overvåreder, hvortil der er Lejlighed med Butik kan tilbydes straks, til salg på Grund af sidste Krigsomsættelse. — Hensendelse: 14292 P. Bunde, H. Nielsen.

Nygade 25 havde flere lejermål

Fra "mor's fortælling"

Det var en dejlig tid at alle fik mulighed for at købe det lille brødsalg. Hun var så proper og gjorde alt for kunderne. Hun var en god sælger. Det var ikke mange varer. Brød var rationeret, næsten ingen slik (erstatningsvarer). Vi solgte masse af is og mælk og holdt åben til kl. 22. Vi hjalp hinanden med rengøring. Der var meget glasmontre, der skulle sprittes af, og messing-dåser og håndtag, der skulle pudses. Vi havde pæne hvide kittler eller forklæder. Det var en æressag for mor at alt var perfekt. Mange mennesker lærte man at kende i forretningen. Det var lige noget for mig.

Det var et held at mor fik mulighed for at købe det lille brødsalg. Hun var så proper og gjorde alt for kunderne. Hun var en god sælger. Det var ikke mange varer. Brød var rationeret, næsten ingen slik (erstatningsvarer). Vi solgte masse af is og mælk og holdt åben til kl. 22. Vi hjalp hinanden med rengøring. Der var meget glasmontre, der skulle sprittes af, og messing-dåser og håndtag, der skulle pudses. Vi havde pæne hvide kittler eller forklæder. Det var en æressag for mor at alt var perfekt. Mange mennesker lærte man at kende i forretningen. Det var lige noget for mig.

FRIDAY, 4. APRIL 1941
 Vils
 Fredag den 4. April Vils i Sankt Pauls Kirke i København Sydske Fk. Grethe Frederiksen, Datter af Eufemia Frederiksen, Nygade 25, Nykøbing, til Arnold Steffensen, Søn af Snekermester Steffensen, Randers.
 Gaarhøjer Carl Sørensen og Jysk

Morsø Folkeblad den 29.marts 1941: NYGADE 25

PERSONLIGE NYHEDER
 Bortmoder Jens Sørensen, Agger Vejle, flytter på Lørdag 70 Aar.
 * * *
 På Onsdag, den 8. August, var i Nykøbing Kirke Talsmanden, Fk. Mathias Frederiksen, Datter af Fk. A. Frederiksen, Nygade 18, Nykøbing, til Håndværker Svend Frederiksen, Søn af Marie Pedersen, Helsingør.

Morsø Folkeblad den 3. august 1950: NYGADE 19



Slægtsregister i Nygade 19 ved bager Hans Peter Jensen. Måske er det hans kone Petta i døren og søsteren Else. Carl, Cathen og Carita.

BRØD-UDSALGET

NYGADE 19

Først havde Bedste det i en årrække, men far overtog det i en kort periode, for han gik i voksen-lære som tømrer.

(Billedet til venstre er fra først i 1900'tallet)



Gult kryds på den gamle Realskole, røde numre på taget af nogle huse fra FØR Thorsted's gård blev åbnet.



Morsø Folkeblad, september 1952 – far var aktiv med avis-reklamer



Morsø Folkeblad, marts 1953 – far og mor søger lejlighed, brødudsalget giver alt for lidt, og far vil være voksen-lærling som tømrer, han begynder den 18. marts 1953.

3 HÅRDE ARBEJDSPLADSER:



Østerskompagniet – udvendig foto 1950



indvendig foto 1959



Jernbanefærgen mellem Nykøbing Mors og Glyngøre – samt ventesalen



Æg-pakkeri på 1.sal over tekstilfabrikken

På et tidspunkt i min barndom, formentlig i begyndelsen af 50'erne, var der æggepakkeri på 1. salen i den tidligere tekstilfabriks bygning i Agade. Jeg husker også, at man skulle op ad en stejl trappe når jeg sammen med min moder var oppe ved "Moster Anna" og herte knækæg.

(citat en bruger i Nostalgigruppen)

HØJBRO 7

NYKØBING MORS ANDLSBOLIGFORENING Dyttergade 1, 7100 Nykøbing Mors | Tlf: 97 22 15 92 | E-mail: info@nyk.dk

**Nykøbing Mors
Andelsboligforening**

OM OS BLIV MEDLEM KONTAKT OS SØG BOLIG NYHEDER

Det blev besluttet at bygge endnu 2 blokke i forlængelse af den første blok på Tingvej, og dette blev taget i brug i 1943.

Herefter blev der i 1944 bygget 8 lejligheder i Markedsgade, og i 1945 yderligere 10 lejligheder på hjørnet af Grønvej og Filtensborggade. I 1948 kom det store byggeri på Højbro med 66 lejligheder. Byggeriet fortsatte i de kommende år med 162 lejligheder i Møllevænget og 75 lejligheder tæt ved det nye sygehus i Strandparken.

Siden er Nykøbing Mors Andelsboligforening næsten konstant udbygget med nye afdelinger, både med etagebyggeri og tæt/lav byggeri, herunder tæt lav byggeri i landområderne.

I 1985 overtog Andelsboligforeningen ligeledes Morses Boligselskabs 4 afdelinger med 76 lejemål.

Nykøbing Mors Andelsboligforening administrere i dag 768 lejligheder, 3 erhvervslejemål samt 91 garager og carporte.



Foto fra lokalhistorisk arkiv, Højbro, årstal 1946



Højbro blokke i januar 2020



Bedste med gode naboer
aldersrenteboligen Højbro 7

Bedste er nr. 2 fra højre, siddende.



Bedste i haven, Højbro (foto fra Anni)

MARKEDSGADE 100

Familie-liv med 3 generationer

I slutningen af 1950'erne boede Bedste Anine på Højbro og mine forældre og jeg i en lejlighed i Vettelsgade – MEN SÅ:

(fra "Mor's fortælling")

Der skete noget glædeligt rent pengemæssigt set. På centralen fik vi en fyrstelig sum udbetalt: lønregulering. Jeg syntes, vi skulle købe TV. Far ville gerne, vi skulle købe en gammel bil. Men Bedste gav et godt råd om at se og få en byggegrund. Det var en god idé. Oskar

Der skete noget glædeligt rent pengemæssigt set. På centralen fik vi en fyrstelig sum udbetalt: lønregulering. Jeg syntes, vi skulle købe TV. Far ville gerne, vi skulle købe en gammel bil. Men Bedste gav et godt råd om at se og få en byggegrund. Det var en god idé. Oskar

Brusgaard solgte os Markedsgade 100 for 3.500,-kr. Det var meget spændende, nu tegnede far hus al tid.

Dampvare solgte os Markedsgade 100 for 3.500,-kr. Det var meget spændende, nu tegnede far hus al tid. Han og Bedste blev enige om at bygge så stort at der blev en god stue til hende. Så kunne Ingrid slippe for dagpleje, og vi havde alle en masse fordele ved den ordning. Det var nøje overvejet, for selvfølgelig måtte vi også indrømme, at det kunne gå skævt. Farfar kom til Nykøbing 14 dage og arbejdede sammen med Svend. Kælderen blev støbt. Det var et kæmpearbejde. Jeg fik respekt for farfar. Han drak overheadet ikke en eneste gang, så han blev fuld. Han var til stor hjælp.

Han og Bedste blev enige om at bygge så stort at der blev en god stue til hende. Så kunne Ingrid slippe for dagpleje, og vi havde alle en masse fordele ved den ordning. Det var nøje overvejet, for selvfølgelig måtte vi også indrømme, at det kunne gå skævt.

Farfar kom til Nykøbing 14 dage og arbejdede sammen med Svend. Kælderen blev støbt. Det var et kæmpearbejde. Jeg fik respekt for farfar. Han drak overheadet ikke en eneste gang, så han blev fuld. Han var til stor hjælp.



Huset blev bygget på en mark, så der var et voldsomt pløre udenfor i starten ☺



Allerede året efter begyndte indkørslen og forhaven at ligne noget fint –
 Den store baghave var en kæmpe køkken-urtehave!
 Længst oppe i begge sider var plantet bær-buske, ribs, solbær, hindbær, stikkelsbær –
 og når alle bær skulle plukkes, så var det en selvfølge, at jeg også hjalp, det var ikke en
 yndlingsbeskæftigelse – men når det skulle spises, så nød jeg det ☺

Hver gang der kom gæster fra Fyn, havde de bilen fyldt med aflæggere, løg osv.
 Derfor blev forhaven virkelig flot på rekord tid, Bedste og far arbejdede godt sammen ☺



Fra starten var der kun altan, men
 ingen trappe ned – den byggede far
 senere.

Far byggede også en dejlig stor
 Carport foran garagen.

Det blev så pænt og praktisk –
 Vores cykler kunne stå godt i den nye
 carport i venstre side, og bilen kunne
 køre ind i garagen uden problemer.
 Og far havde en masse værktøj
 hængende på væggene i den
 lille garage.

Indflytning og 70-års føds.

i Markedsgade 100

Bedstemors Dag

25. DECEMBER 1959



Mil: Karioka

Så nåed' vi julen, dens glæde og fest,
hvor mange de vil sig forspise,
i dag da er Bedste vort hjemts hærdergæst,
og nu skal hun have en vise.
Vi fejre dig vil i vort festlige lag
og lykønske dig her på din fødselsdag.
Anine - Anine vor hilsen modtag,
for nu vil vi alle dig prise!

At direkte alderdomstegn sætter ind,
det kan ikke ses på Anine,
hun stadig har ungdommens kraft i sit sind,
humøret er også det fine,
at gigten kan plage, det véd vel enhver,
det mærkes dog ej i din daglige færd,
dit virke for os er af højeste værd,
hos dig aldrig modt surheds mine!

Du tidlig blev ene - men gav ikke op,
du kæmped' for dit og for dine,
om så det har svæ' i sjæl og i krop,
så véd vi, du sejred', Anine.
Du gav os en barndom så tryk og så god
og indgav os alle lyssyn og livsmød.
Hvis tonen på Ørøddé ikke var god,
det ordnedé du og Jensine!

På ægpakkeriet du tog dig en torn
og pakkede hele og knækket,
du viste i kampen for hjem og for børn
en energi stadig usvækket.
Og nu er det Ingrid, som du passer på,
I meget af tiden jo ene må gå,
til foerår så skal I to haven tilgå,
når jorden til grotid bli'r vækket!

Med disse par ord vi da lykønsker dig,
du kære, og siger tillykke,
vi ønsker dig alt godt på fremtidens vej,
at dagene må blive trygge.
Vi ønsker, at Bedste i alderdoms år
hun altid må møde de lyseste kår,
du stadig så trofast til kirkegang går,
og troen din livsaften smykke!



HØRER BOKSTAVEN

Fra min mor's lille fortælling:

Da kom der et travlt efterår. Svend lavede selv alle vinduer og døre til huset og køkkenet. Han var en slider, altid i arbejdstøjet. Huset blev færdigt næsten så vi kunne flytte 20. dec. 22. dec. kom Moster, dagen efter Freddy - Jytte - Theresa - Anni - Leif. Vi havde en skøn juleaften og 1. Juledag ved mor's runde fødselsdag var huset fuld af gæster. Den eneste indvendige dør som var nået at komme i, var til toilet og badeværelset. I badekarret vaskede Musse og Tage op. Vi havde et ekstra gasanlæg i vaskehuset. Jo der var fest over landskabet! De går så hurtigt de gode år hvor man har kræfterne og alle sine kære...

"... nu kom der et travlt efterår. Svend lavede selv alle vinduer og døre til huset og køkkenet. Han var en slider. Altid i arbejdstøjet. Huset blev færdigt næsten så vi kunne flytte 20. dec. 22. dec. kom Moster, dagen efter Freddy - Jytte - Theresa - Anni - Leif. Vi havde en skøn juleaften og 1. Juledag ved mor's runde fødselsdag var huset fuld af gæster. Den eneste indvendige dør som var nået at komme i, var til toilet og badeværelset. I badekarret vaskede Musse og Tage op. Vi havde et ekstra gasanlæg i vaskehuset. Jo der var fest over landskabet! De går så hurtigt de gode år hvor man har kræfterne og alle sine kære..."



Messing-skålen er Bedste's

Indretningen i huset var følgende:

Fra fordøren gik man ind i en lille forgang, derefter en lang gang med døre på begge sider. I venstre side kom køkkenet, så badeværelset, trappen ned til kælder, og et lille værelse. I højre side var stuen med udgang til altan, og Bedste's stue.

For enden af den lange gang var soveværelset, hvor Lisbet og Annemarie i de første år havde køje-senge og legeværelse ved siden af mor og far's senge.

Trappen op til fordøren havde en bagside, dernede stod skraldespanden og der var en dør ind til kældergangen.

Til venstre i kælderen var der vaskerum, bad til logerende, viktualierum med trappe op og en masse hylde, der hvert år blev fyldt med dejlige henkogte ting, samt en lille fryser.

Til højre i kælderen var garagen, 2 værelser til udlejning.

For enden af kældergangen var fyrrum og det lille rum, hvor Bedste's bror Niels kunne bo.



Baghaven med den store køkkenhave fik også et drivhus, som far selv byggede – han fik affaldsglas hos glarmester Tolmer, så nogle af ruderne havde reklametryk på ☺
Jeg tror, det er Bedste, der går i haven, ellers måske farmor en sjælden gang.



Her står Bedste inde i garagen - jeg tror hun er ved at sortere løg.
Vi dyrkede jo selv mange løg i haven, og Bedste lærte mig at flette løg-toppene i en lang ranke, der skulle hænge og tørre. Senere blev de tørre løg puttet i gamle nylon-strømpebukser ☺

Mens mor var telefonistinde og havde skiftende vagter, var det meget Bedste, der stod for madlavningen. Bedste var super dygtig til at lave mad, og det smagte så godt – vi må vist indrømme, at vi alle er vokset op med en rigtig god portion "mormor-mad".

Bedste lærte også mig at være med til at lave mad, husker endnu den store bolle-sprøjte til at lave melboller med, stå og presse trætoppen ind mod sig med den ene hånd, og skære melbollerne af ude for enden af røret med en kniv i den anden hånd.

Og julebagningen var noget for sig: når vanillekransene skulle formes, og dejen først lå i køleskabet natten over for at trække, de små fordybninger i dejen var vist "mus" ☺



Årstal ca. 1962:

Mor kigger over altan-kanten ned til sine piger på græsset.

Ingrid holder stolt den første lillesøster Lisbet.

Stenkanten skabte et smukt bed foran kælderværelserne, der var lejet ud.

I mange år var der plantet roser, og der kom tulipaner op hvert forår.



Lisbet's barnedåb 1962



Bedste bærer Lisbet, Ingrid sidder



Bedste havde en dejlig lænestol med lammeskind i hjørnet af sin stue. På den ene væg hang det ovale Kristus-billede. Og på den anden væg hang de 2 ovale portræt-billeder af hendes mand Jakob og hende som unge.

I dag hænger det ovale Kristus-billede hos Grethe's datter Anni i Nakskov.



Bedste og far skillingede sammen om at købe et rigtig klaver, så vi 3 piger kunne lære at spille.

Klaveret blev dog mest brugt af Ingrid (mig) og i en kortere periode af Annemarie.

Da jeg flyttede hjemmefra for at bo på kvisten i en lejlighed i Nykøbing Mors på 3. sal, blev klaveret stående hos mor og far.

Men da Jens og jeg flyttede ind vores nye hus i Sdr. Dråby, kom klaveret hjem til mig.

Jeg har haft det i mange år, indtil det nye digitale klaver indtog pladsen, sammen med mit orgel.



Bedste lærte mig at danse gammel-daws. Når radioen spillede med bror Calle's danse musik var alle møblerne i vores stue flyttet ud til siderne, og så gik dansen ☺

Her er det Anine's ældste datter, Grethe, der må danse med sin mor igennem døråbningen i Grethe's lejlighed i København, hvor vi var på ferie ☺



Mor med sin meget brugte telefon ☺
Døren bagved går ud til altanen.

Mor mente ikke selv, at hun var særlig god til håndarbejde, men noget gik nu rigtig godt ☺

Mor havde tit en lang og god samtale med sin søster Grethe i København.

De holdt meget af hinanden, og mor beundrede sin søster.



Stuen i
Markedsgade 100,
formentlig i
forbindelse med
julebesøg af både
møster Grethe og
Bedste's bror Niels.

(fra "Mor's fortælling")

Nu da det ogsaa var deres hjem er det klart
der kom mange Fynboer, Mor's bror villads og
Peter med tanterne Mary og Anna. Så møster Elise
med sine voksne børn Oda, Karen og Gerda plus
deres mænd og børn. Onkel Niels som kom hjem
fra Canada nogle gange. Vi fik på mystisk vis
sengepladser klarer hver gang.
Der var ogsaa Svends søskende med deres
Mænd og koner som jævnlig kom på besøg

Nu da det også var mor's hjem er det klart
der kom mange fynboer, mor's bror villads og
peter med tanterne mary og anna. så møster elise
med sine voksne børn oda, karen og gerda plus
deres mænd og børn. onkel niels som kom hjem
fra canada nogle gange. vi fik på mystisk vis
sengepladser klarer hver gang.
der var også svend's søskende med deres
mænd og koner som jævnlig kom på besøg.



Bedste, far, farfar: klar til udflugt.



mor, Ingrid, Lisbet, Annemarie og
Bedste: på udflugt til Sillerslev.



Ferie hos Bedste's søster Else på Ronæsbro, Føns, Fyn, ca. 1963
 Fra venstre: Anine, Else, Mariane(mor), Annemarie, Lisbet og Ingrid

Jens og Kirsten - Else og Kjeld- Bedste Anine og Grethe - Annemarie og Mariane - Tove



Markedsgade 100
 ca. 1963

Leif og Anne - Lisbet, Knud, Susan, Ingrid

Ferie-gæster fra Rødovre, samt Knud og Tove



Bedste var strålende glad, da Knud blev gift med Tove fra Esbjerg – Vielsen var den 28. februar 1960.

Knud var kommet i vores hjem, næsten som en søn.

Knud's forældre døde alt for tidligt, derfor blev både Bedste og mine forældre en slags barndomshjem for ham.



Bedste i rask trav i indkørslen.



På ferie hos moster Grethe med Bedste
Vi er på færgen til Sverige ☺



Julehygge i Markedsgade, ca. 1966-1967.
Fra venstre: Ingrid, Lisbet, Mariane(mor), Annemarie, Bedste



Turdeltagerne tager ved rutebilstationen afsked med Ejnar Maigaard, der sørgede for transporten mellem København og Nykøbing, og smilende og med et skulderklap understregede han højlydt, at det havde været nogle virkelig behagelige passagerer at køre med.

Morsingboforeningens tur blev en fin fin oplevelse —

Som afslutningen på turen var der lejlighed til at se nogle af bryllupsgaverne til prinsesse Anne-Marie under en rundtur i København

Det blev på alle måder en vellykket tur, Morsingboforeningen i København havde tilrettelagt for deltagerne fra Ny-

købing, der onsdag eftermiddag vendte hjem efter en begivenhedsrig uge i hovedstaden.

Programmet var meget omfat-

tende, og det startede allerede dagen efter ankomsten, hvor der var tilrettelagt en Tivoli-tur om aftenen, og torsdags-programmet stod på en tur til Malmø, hvor der var lejlighed til at gå på indkøb og iøvrigt se på lidt af seværdighederne i den svenske by, hvor der bl. a. var tilrettelagt en bustur for deltagerne.

Denne tur blev en af de længste under hele opholdet i hovedstaden, idet den startede om morgenen og først sluttede hen på eftermiddagen.

Heldagstur i Nordsjælland

Fredags-programmet lød på et besøg i zoologisk have, og lørdag aften var man med til den store høstfest i Vartov. Det blev en fornøjelig aften, hvor der var lejlighed til at træffe adskillige bekendte fra hjemøen.

Man nåede også ud i Nordsjælland, hvilket skete om søndagen, hvor der var tilrettelagt en heldagstur i bus Nordsjælland rundt, og selvom vejret måske ikke var det allerbedste, nød man denne behagelige afveksling.

Mandags-programmet bød på et cirkus-besøg, men den største oplevelse var tirsdag, hvor man var på rundtur i selve København, og hvor man bl. a. besøgte Københavns rådhus, folketinget og et stort varehus.

Så på bryllupsgaver

Under denne tur var der endvidere lejlighed til at se nogle af de mange bryllupsgaver, som blev skænket til prinsesse Anne-Marie og kong Konstantin, bl. a. det store flygel, som er Københavns gave til det populære par.

Onsdagen stod i hjemrejsens dag, og deltagerne måtte tidligt ud af sengen, idet man allerede ved 7-tiden om morgenen skulle starte hjemrejsen. Denne tur forløb som alle de øvrige på bedste måde, og betydelig bedre end turen til København, hvor en af deltagerne blev søsyg.

Ankomsten til Nykøbing fandt sted ved 15-tiden onsdag eftermiddag, og der var højt humør ved afskeden med vognmand Ejnar Maigaard, der stod for transporten til Nykøbing.

En pragtfuld tur

— Det var en pragtfuld tur, siger fru Maren Serup, Munksgade 23, da hun havde fået opkøbet samlet og skulle til at forlade rutebilstationen for at begive sig hjem.

Programmet var fint tilrettelagt, og vi nåede at se meget. Jeg har før været en tur i København, men ikke som gæst hos Hjemstavnsforeningen, så derfor glædede jeg mig ekstra meget denne gang, og der var også noget at glæde sig til. Vi fik en mængde at se, meget mere end når man er på privat besøg i hovedstaden.

Ikke mindst den sidste rundtur i København, hvor vi så nogle af bryllupsgaverne til prinsesse Anne Marie, var en fin oplevelse. Aldrig har jeg set så mange smukke blomster på een gang, og sikke dejlige gaver. Jo, fastslår fru Serup med bestemthed, det var en fin oplevelse og en dejlig afslutning på turen.

70 År.

Fru Annine Frederiksen, Markedsgade, Nykøbing, fylder juledag 70 år.

Fru Frederiksen er fra Erslev og født Dissing. Der var femten børn i ægteskabet, så hun kom tidligt ud at tjene, først på Mors, senere på Fyn. Siden vendte hun hjem og blev gift med Jakob Frederiksen, efter at have drevet et landeri i Redsted i nogle år, bosatte de sig i 1918 i Nykøbing, hvor han gik på havnearbejde.

Efter at have mistet sin mand i 1930, måtte fru Frederiksen tage arbejde for at skaffe udkommet for sig og sine tre børn. Hun var først på ægpakkeriet og senere på Østerskompagniet. I en årrække havde hun derpå brødudsalget i Nygade.

Fru Frederiksen er fornylig flyttet fra renteboligen på Højbro til en datter og svigersøn, tømrer Svend Pedersen, der har bygget hus yderst i Markedsgade. Hun passer den lille pige og hjemmet, når datteren, fru Pedersen er på telefoncentralen. En anden af fru Frederiksens dotre har systue i København, og sønnen bor i Alberta, Canada.

Morsø Folkeblad, den 23. dec. 1959



Fru Annine Frederiksen
Markedsgade 100, Nykøbing, fylder juledag 70 år.

Fru Annine Frederiksen, Markedsgade 100, Nykøbing, fylder juledag 75 år.

Hun er fra Erslev og er ud af den på Mors så kendte Dissing-slægt. I hendes hjem var der femten børn, og da moderen døde i en forholdsvis ung alder, måtte børnene efter tur ud at tjene eftersom de voksede til. Indtil sit 19. år havde Annine Dissing nogle pladser på øen, men rejste derefter til Fyn, hvor flere af hendes søskende havde beskæftigelse. Efter få års forløb gik turen tilbage til fødeøen, hvor hun blev gift med Jakob Frederiksen. De fik deres første hjem i Redsted, men det var et magert landeri, og det var under den første verdenskrig i 1914—18, så det var ikke så godt at drive landbrug under de forhold, hvorfor ægteparret flyttede til byen, og Jakob Frederiksen tog fat som havnearbejder. Ved mandens død i 1930 stod fru Frederiksen ene med tre børn, så hun var nødt til at tage fat på noget uden for hjemmet, og det blev først ved Dansk Andelsæg og derefter på Låmfjordsøsters-Kompagniet. Efter at fru Frederiksen i en del år havde haft et brødudsalg i Nygade, fik hun en pensionistbolig på Højbro, men flyttede derefter til sin yngste datter og svigersøn, tømrer Svend Pedersen, Markedsgade 100.

Foruden nævnte datter har fru Frederiksen en datter, der har systue i København, mens en søn for en del år siden rejste til Canada og bor i Alberta.

Fru Frederiksen er bedstemor til otte børn, deraf de tre i Canada og hun er oldemor til tre børn. — Den 75-åriges helbred generes noget af gigt, og desuden har hun fornylig været tre uger på sygehuset. Hun har et godt humor og vil helst have noget at virke med, for så går tiden bedst.....

Morsø Folkeblad, den 23. dec. 1964



Vor kære mor, svigermor, bedstemor og oldemor,
Anine Frederiksen,
er i dag stille sovet ind.

Nykøbing Mors, den 28. maj 1968.

Børnene.

Begravelsen finder sted lørdag den 1. juni kl. 14,00 ved kirkegårdens kapel.

Dødstald

Fru Anine Frederiksen, Markedsgade, Nykøbing er død, 78 år.

Anine Frederiksen var født i Erslev, men i sin ungdom arbejdede hun på en stor gård på Fyn. Her traf hun Jacob Frederiksen, der også var fra Mors. De blev gift og flyttede til Mors, hvor de havde landbrug et par steder på øen, men under landbrugskrisen måtte de som mange andre flytte til byen. Anine Frederiksen har været enke fra hun var 40 år, og i de første år arbejdede hun på Ægpakkeriet, senere på Østerskompagniet. I nogle år havde hun Andelsbageriets udsalg i Nygade. Hun flyttede til Højbro, men de sidste 9 år har hun boet hos sin datter i Markedsgade — ikke fordi hun trængte til hjælp, tværtimod.

Hun var indtil for et halvt år siden rask og kunne hjælpe med alt praktisk arbejde. Hun tog del i politiske møder, var interesseret i kirkelige spørgsmål. Hun havde en stor vennekreds og var glad for at samle familien om sig. Sidste sommer var en søn og hans familie hjemme fra Amerika, og det var meningen, at Anine Frederiksen skulle have besøgt sønnen i sommer, men den oplevelse nåede hun ikke.

Foruden datteren i Markedsgade er der endnu en datter, som bor i København.

vidre.

Nu 772 medlemmer i pensionist- foreningen

Nykøbing Invalide- og Folkepensionistforening holdt onsdag aften halvårlig generalforsamling. Formanden, Skjold-Christensen bød velkommen. Næstformanden Jens Mank, aflagde beretning, hvor han mindedes følgende afdøde medlemmer: Jens Poulsen, Michael Pedersen, Hans Peter Madsen, Arthur Tolner, Jens Mikkelsen, Sander Sørensen, Ane Johanne Sørensen, Anine Frederiksen, Ane Marie Kvois og Johanne Jensen (Gundersen). Næstformanden omtalte sommerhalvårets virke, med bl. a. den store udflugt til Viborg og en tur ud i det blå. Byens to sparekasser havde givet foreningen et tilskud, og medlemstallet er 772, deraf 24 nye medlemmer.

Til dirigent valgtes Jesper Stefensen, og kassereren Chr. Holmbo redegjorde for regnskabet, der balancerede med 12.797 kr. Formuen og kassebeholdning er 4.631 kr. Det oplystes, at Nykøbing to sparekasser havde tildelt foreningen 600 kr. i tilskud. Gennem omsorgsudvalget havde man modtaget 932 kr. til møderne i Gæstehjemmet. Lotterispillene havde givet et godt overskud. Formanden genvalgtes, og til bestyrelsen genvalgtes Jens Pedersen og Kvois, ligesom P. Saaby fortsætter både som suppleant og revisor. Til



DØD OG **BEGRAVELSE**

Bedste døde natten til den
28. maj 1968 på
Nykøbing Mors sygehus.
Begravelsen foregik
den 1. juni 1968.
Ved Nykøbing Mors
kirkegårds-kapel.

Omkring Bedste's dødsfald og begravelse.

B. var indlagt på Nykøbing Mors sygehus med hjerteproblemer. Far var portør og kiggede indtil hende jævnligt udenfor besøgstiderne og mor kom hver dag. Jeg var også med, men den 27. maj blev det bestemt, at jeg skulle blive hjemme og arrangere skattejagt for Lisbet, der havde fødselsdag dagen efter. Da mor kom hjem fra sygehuset bragte hun hilsner med, og B. havde haft det nogenlunde godt.

Om natten, tidligt på morgenen ringede telefonen, jeg mener, det var far som tog den ... og inde fra mit lille værelse hørte jeg så kort tid efter mors ulykkelige råb og gråd. Vi var alle sammen så ulykkelige, og far gjorde sig mange anstrengelser for at finde ud af, om B havde forsøgt at kalde hjælp, eller var sovet stille ind. Det så ud til at være gået stille i søvnen, som jeg husker det fortalt.

Da moster Grethe kom hjem, ville hun og mor ud i kapellet for at se B i kisten før låget skulle på. Jeg fik lov at komme med, hvilket var meget usædvanligt dengang – men jeg led frygtelig over ikke at have haft mulighed for at sige farvel til Bedste.

B. lå så fint i kisten, jeg stod ved døren, mens moster Grethe først kom derhen, derefter mor, og til sidst mig. Det var meget mærkeligt at se og mærke de kolde hænder, og ansigtet, men også fredeligt og smukt.

Da B skulle begraves fik jeg forbud mod at komme med, det gjorde børn ikke dengang. Så jeg var hjemme i Markedsgade, havde en ny kjole på fra Daells varehus, men skulle vente til det var ovre.

Så kom der en bil med Knud og Tove, de kaldte op til mig, at jeg godt kunne komme med dem ... og det blev jeg så glad for. Vi sad ca. midt i kapellet, mor og far vidste jo ikke jeg var der. Men da kisten blev båret ud, fik mor alligevel øje på mig i siden, trak mig ud til sig, og så fulgtes vi ad til graven.

Der var mindekomsammen bagefter på KFUM og K – der var mange slægtninge fra den store familie, og de samledes i klynger i gårdhaven efter servering. Der er flere billeder fra den dag i gårdhaven.

Da gravsted var klar til at blive anlagt igen, havde far lavet det smukkeste ege-træs stakit. Han havde jo sin tømreruddannelse, og det betød meget for ham at kunne gøre det så smukt som muligt. Det stod sådan i mange, mange år, senere blev det bejset i en grønlig tone.

Mors passede gravstedet i mange år, jeg fik lov at hjælpe, og da mor blev syg første gang, følte det helt naturligt, at jeg tog over. Gravstedet blev fornyet nogle gange, men tilsidst ønskede mor, at det skulle sløjfes. Jeg kigger dog op i det område, hver eneste gang jeg er på kirkegården stadigvæk.





Der blev lavet salmeark til Bedste's begravelse – her: forsiden og side 1



Salmeark side 3

Salmeark side 4

Bedste får det sidste ord i mindebogen om hende med disse vers fra poesi-bogen:



Glem dog ej din Vugge
Og ej din Moder's Sukke
Vokser du fra Barnekår
Glem dog ej dit Fadervor,
Glem dog ej din Vugge!

Glem dog ej din vugge
Og ej din moder's sukke
Vokser du fra barnekår
Glem dog ej dit Fadervor,
Glem dog ej din vugge!

Roser er røde
Violer er blå
Kirsebær er søde
Og du er ligeså

En Kærlig Tanke, Din Bedste

Roser er røde
Violer er blå
Kirsebær er søde
Og du er ligeså

Hvis jeg skal tælles med på rad
Og i din Bog skal gemmes,
Så vælger jeg det sidste Blad
Fordi jeg sidst vil glemmes
Din Bedste

Hvis jeg skal tælles med på rad
Og i din bog skal gemmes
Så vælger jeg det sidste blad
Fordi jeg sidst vil glemmes
Din Bedste



stort familie-foto på gårdsplads, ukendt hvor, tidspunkt: ca. 1931
Rudolf dør i marts 1932, og han er med - Anine's mand, Jakob dør i 1930, han er ikke med.

Familie-billeder, formentlig på Fyn hos Villads og Mary.

Ca. 1950 hvor Chris og hans kone er hjemme fra USA i Danmark for første gang i ca. 40 år til mor og far's bryllup.





Nogle Dissing-søskende med ægtefæller. Ukendt årstal.

Anine`s halv-søskende med ægtefæller

Opdateret oversigt for børnene (efter Niels Peter Dissing) og deres ægtefæller:

1. Ægteskab med Mariane Mikkelsen, den 6.oktober 1870 i Tødsø Kirke – side 1/1



*** ** *

Anine`s hel-søskende med ægtefæller

Opdateret oversigt for børnene (efter Niels Peter Dissing) og deres ægtefæller:

2. Ægteskab med Else Østergaard, den 4 februar 1879 i Tødsø Kirke – side 1/3



Anine`s hel-søskende med ægtefæller

2. Ægteskab med Else Østergaard, den 4. februar 1879 i Tødsø Kirke – side 2/3



Niels Peter
Østergaard
Dissing
★ 22. sep. 1885
■ 17. juni 1886



"Peter", Niels
Peter Østergaard
Dissing
★ 10. dec. 1886
■ 13. jan. 1958



Anna Laurine
Dissing (født
Knudsen)
★ 22. mar. 1890
■ 8. nov. 1977



Thomas Nielsen
Dissing
★ 1. april 1888
■ 1920



Jakob Andreas
Mikael
Frederiksen
★ 21. juli 1888
■ 28. okt. 1930



Anine Nielsen
Frederiksen (født
Nielsen Dissing)
★ 25. dec. 1889
■ 28. maj 1968



Rudolf Jeppe
Marius Jensen
★ 9. dec. 1885
■ 13. mar. 1932



Else Marie
Nielsen Jensen
(født Dissing)
★ 6. nov. 1891
■ 18. jan. 1966

Anine`s hel-søskende med ægtefæller

2. Ægteskab med Else Østergaard, den 4. februar 1879 i Tadsø Kirke – side 3/3



Niels Nielsen Dissing
★ 26. mar. 1893
■ 12. feb. 1973



Villads Nielsen Dissing
★ 22. juli 1894
■ 1974 feb.



Mary Hansine Jørgine Dissing (født Hansen)
★ 27. maj 1895
■ 25. dec. 1980



Hans Mortensen
★ 13. maj 1893
■ 29. dec. 1954



Anna Kristine Nielsen Dissing
★ 6. nov. 1895



Hans Christian Hansen
★ 31. jan. 1889
■ 6. sep. 1951



Jensine Hansen (født Dissing)
★ 10. feb. 1897
■ 4. okt. 1948



Jacques le Fevre Jacobsen
★ 19. okt. 1894
■ 1945



Margrethe Nielsen Jacobsen (født...)
★ 16. juni 1898
■ 1979

Bedste Anine er fundet på disse adresser:

Erslev: med sin familie, ikke navngivet endnu, Folketælling 1890

Erslev: Folketælling for 1896 findes ikke

Erslev: med sin familie, matrikel 10 g, Folketælling 1901

Erslev: tjenestepige hos Mariane og Jens Østergaard, Folketælling 1906

Føns: stor gård på Fønsskov, Folketælling 1911

Redsted: bor med Jakob og søn Anders på ejendom, Folketælling 1916

Faarup: bor med Jakob og de 2 ældste børn, tæt på Jensine og hendes familie
Folketælling 1921

Nørregade 23: bor med Jakob og de 2 ældste børn, Folketælling 1925

Færkenstræde 12: alene med 3 børn, Folketælling 1930

Niels Quistgårdsgade 14: hos Jensine og Hans Hansen (jfr. Mor's fortælling imellem 1930-40)

Nygade 25: bor alene med mor, Folketælling 1940

Nygade 25: (moster Grethe's bryllupsannoncering, MF 29.marts 1941)

Nygade 19: (mor og far's bryllupsannoncering, MF 3.august 1950)

Højbro 7: Bedste Anine om Chris's død i USA, MF 26. august 1955

Markedsgade 100: fylder 70 år, MF 23. december 1959

Markedsgade 100: omtale af morsingbo-foreningens tur, MF 10.september 1964

Markedsgade 100: fylder 75 år, MF 23. december 1964

Markedsgade 100: død-annonce+nekrolog, MF 28.maj 1968