



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

VINSTRUP-SLÆGTENS HISTORIE

VINSTRUP-SLÆGTENS HISTORIE

VINSTRUP-SLÆGTENS HISTORIE

SAMLET AF
OLE PETER JENSEN
KVANLØSE

CT-TRYK . NÆSTVED

FORORD:

I 1897 købte jeg en Bog, og bad Fader skrive op, det han kunde huske af sin Slægt, som indtil da kun var fortalt fra Slægt til Slægt. Dette bevirkede, at Fader tog ind i Landsarkivet, og der fandt han Degnen Arboe i Asmindrup.

Jeg samlede saa sammen, hvad der nu forefaldt i Slægten, indtil jeg fik Tid til at gennemse Kirke- og Fæstebøger i Landsarkivet.

Da vi fik en Slægtsfest i 1949, spurgte jeg, om der var Interesse for en Slægtsbog, som den lille Prøve af den gamle Slægt. Efter denne Tilkendegivelse er Slægtsbogen nu omarbejdet og blevet betydelig større, og jeg vil haabe, den kan blive til Glæde for Slægten. Det har været mig en Tilfredsstillelse, at saa mange glædede sig over dette Arbejde, jeg herved forelægger for min Slægt, idet jeg beder undskylde, om der er Mangler eller er indløbet en eller anden Fejltagelse. Tak for den Venlighed, der er vist mig, naar jeg kom og fik Oplysning til Bogen. Tak for den gode Hjælp, der saa venlig er vist mig, da jeg ikke selv kunde fuldføre Slægtsbogen.

Kvanløse, den 1. Juli 1952.

OLE PETER JENSEN.



*Enke efter Jens Pedersen, Vinstrup, Maren Sørensdatter,
født 22.-2.-1817, død 6.-5.-1898.*

Vinstrupslægtens Stamtavle

Slægten har boet i Vinstrup fra 1719 til 1935, derfor kalder jeg den: Vinstrupslægten.

Fader har nedskrevet, hvad han har hørt fortælle om Slægten fra længst tilbage i Tiden. Det falder tildels sammen med det, der staar i Kirkebøgerne.

Mathias Arboe, Degn i Asmindrup f. c. 1650. Det var Mathias Arrøboe i Holbæk, f. c. 1650. Hans Søn var Degn i Asmindrup. Det maa være Degrens Søster Karen Arrøboe, der er vor Stammøder, gift med Holger Michelsen. Fader skriver: De havde 10 Børn. I Kirkebogen har jeg fundet 7 Børn, men Kirkebogen begyndte først i 1737. Karen var Jordemøder, men uden Eksamen, det kendte man ikke den Gang. Hun skulde være ualmindelig klog og dygtig og var kendt viden om.

I et Kartotek for Lærere staar der: Mads Michelsen var Degn i Asmindrup 1692, afgik 1718. Michael Arrøboe født 1695, Søn af Mathies Arrøboe og Hustru (hun døde og blev begravet i Asmindrup 8. Februar 1745. Sønnen studerede i Holbæk 1712, var Degn i Asmindrup fra 1718 til 1748, gift med Cathrine Glostrup; hun er begravet i Kalundborg 17. April 1773, 71 Aar gl.

Da vor Slægt begynder med Arrøboe, saa er her lidt om Biskop Arrøboe, der fandt Navnet ved at skrive hans Fødebys Navn Ærøkøbing paa Latin: Det begyndte med »Arr«, og det benyttede han saa til selv at tage Navnet Arrøboe eller Arboe.

Biskop Arrøboe, født 2. Januar 1589. død 12. 3. 1637, gift med Else Jørgens Datter fra Malmø, død 1641. Holger Fr. Rørdam skrev: Mester Anders Christensen Arrøboes Levned.

En Gren af Slægten findes i Jul. Bidstrups: Stamtavle over Familierne Heuberg og Arboe. Det var Otto Johan Povlsen Arboe, der kom til Bornholm 12. Maj 1688 og begyndte paa at fremstille Bornholmerene.

Om den Slægt og vor Slægt, Matthies Arrøboe, Holbæk, har samme Stamfader, har jeg ikke faaet oplyst, da den Gren begyndte i Viborg, og Landsarkivet der har meddelt, at deres Kirkebøger og Skiftebøger ikke gaar saa langt tilbage,

I korte Træk er Vinstrupslægten saaledes:

1. Slægtled:

Mathies Arrøboe, Raadmand og Renvister i Holbæk, og Hustru.

2. Slægtled — Datter:

Karen Arrøboe, gift med Holger Michelsen, 10 Born.

3. Slægtled — Datter:

Anna Holgers-Datter, gift med Jens Pedersen, Vinstrup, 4 Born plus 3.

4. Slægtled — Datter:

Johanne Marie Jens-Datter, 1. Gang gift med Jens Andersen, 2. Gang med Peder Nielsen, Ølsted.

5. Slægtled — Søn:

Jens Pedersen, gift med Maren Sørens-Datter, 7 Born.

6. Slægtled — Søn:

Jens Peter Jensen, gift med Ane Oles-Datter osv.

Denne Rækkefølge findes i Søgaards Fæstebog for Matr. Nr. 7; Vinstrup.

1719: Holger Michelsen, fæstet den Gaard Peder Olsen bebor.

1753: Anders Olufsen, fæstet den Gaard Holger Michelsen bebor.

1770: Jens Pedersen, fæstet den Gaard Anders Olufsen bebor.

1800: Jens Andersen, fæstet den Gaard Jens Pedersen bebor.

1815: Peder Nielsen, fæstet den Gaard Jens Andersen bebor.

1816: Jens Pedersen, fæstet den Gaard Peder Niensens Enke bebor.

1887: Niels Laurits Jensen, fæstet den Gaard Jens Pedersens Enke bebor.

2. Slægtled:

Karen Arrøboe, født ca. 1690, gift med Holger Michelsen, Gaardmand i Vinstrup, født ca. 1690. I Asmindrup Kirkebog, der begyndte 1737, findes der nogle af deres 10 Børn:

1. Et Barn døbt i 1738.
2. Et andet Barn er død i 1738.
3. Ellen Holgers-Datter, døbt 1739. Madam Arrøboe bar hende.
4. Cissel Holgers-Datter, gift 1740 med Niels Christensen, Igelsø.
5. Laurits Holgersen, gift 14. April 1752 med Kirsten Anders-Datter, begge af Vinstrup. Fik Gaard Matr. Nr. 6 i Vinstrup.
6. Anne Catharine Holgers-Datter, gift 12. April 1753 med Anders Olufsen fra Vedsløv. Forlovere: Christen Nielsen, Gaardmand i Mogenstrup og Holger Michelsen, Gaardmand i Vinstrup.
8. Anna Holgers-Datter, gift 1770 med Jens Pedersen, begge af Vinstrup.

Karen Arrøboes Broder ses som Degn i Asmindrup Kirkebog. Den 8. August 1738 døbt Degnens Søn og blev kaldet Mathias Richardt Arrøboe. Raadmand og Renvister Matthies Arrøboe i Holbæk bar ham. Som Faddere var: Borgmesteren med flere høje Herrer fra Holbæk.

Den 29. April 1740 blev Degnens Barns Daab confirmeret (stadfæstet) og kaldet Lene Margrethe Arrøboe. Fadder var Arrøboe- Degnens Broder.

3. Slægtled:

Anna Holgers-Datter, født 1728, død 10. August 1814, gift med Jens Pedersen, født 1742, død 1800. Gaardmand i Vinstrup.

I Kirkebogen staar der: Anna Holgers-Datter og Jens Pedersen, begge af Vinstrup, være frie for Ægteskabsløfte anden Steder fra; hinanden heller ikke saa nær paarørende, at de jo udi Ægteskab med hinanden kan indlades, forsikre vi tvende underskrevne og lover at holde Jer, Provst Brinch i Asmindrup, frie for al den Tiltale, som han kunde møde under vore Hænder:

Asmindrup 1770.

Roeghxel Salomonsen af Alkestrup.

Holger Michelsen, Vinstrup.

Deres Børn var:

1. Jens Jensen. født 1772, død 2. April 1801. Han var Bryggerknægt i København; blev om Natten taget til Fange og bragt ud i Blokskibene, og den 2. April 1801 skød saa Engelskmændene ham. Hans Hængeskab med Københavns Segl opbevares nu i Kvanløse Museum.
2. Elisabeth Friederiche Hedvig Jens-Datter, født 1773 Hjorts Søster paa Søgaard bar hende. Faddere var Friederich Artz Klingenberg og Niels Ladefoged fra Søgaard.
3. Peder Jensen, født 1774, en Jomfrue fra Søgaard bar ham.
4. Johanne Marie Jens-Datter, født 28. Maj 1775, død 19. November 1845.

Annas Fader levede og var med som Forlover ved hendes Bryllup, men med al den Omgang hun havde med Søgaard, kan det tænkes, hun har tjent paa Søgaard, da hendes Fødehjem blev omfæstet i 1753, da har hun ikke villet være hjem. Derved blev det Søsteren, Anne Catherine, og Anders Olufsen, der overtog Gaarden. Maaske Anna saa siden har fortrudt, at hun ikke fik Gaarden, og saa ved Herskabets Hjælp faaet Anders Olufsen til at rejse, saa hun sammen med Jens Pedersen kunde flytte ind i hendes Fødehjem. I Søgaards Fæstebog staar: Den Gaard Anders Olufsen sidst bebor og er fradød, hvis Enke denne Fæster ægter.

Jens Pedersens Forældre og Søskende: Peder Michelsen, Gaardmand i Matr.-Nr. 5 i Vinstrup, og Hustru.

Børn:

1. Karen Peders-Datter, døbt 1739, samme Dag som Holger Michelsens Ellen blev døbt. Holger Michelsens Kone bar hende.
2. Jens Pedersen, døbt 1742. Holger Michelsens Kone bar ham.
3. Michael Pedersen, døbt 1746.

Her er et mærkeligt Træf, at Holger og Peder Michelsen fæster Gaard i Vinstrup omtrent samtidig, og Familierne er sammen ved Barnedaab; det kunde tænkes, at de var Søskende, og at Degnen i Asmindrup med samme Bagnavn, var deres Far.

Jens Pedersen var godmodig og omgængelig, men Anna var en myndig Kone, var ualmindelig streng og haard. Som hun var velbegavet, var hun ogsaa for sin Tid temmelig velhavende.

4. Slægtled

Johanne Marie Jens-Datter, født 28. Maj 1775, død 19. November 1845, gift 1. Gang med Jens Andersen, Alkestrup, den 14. August 1814. Han var Søn af Anders Jensen, Gaardmand i Alkestrup; han og Johanne Maries Fader var Forlovere til deres Bryllup.

Johanne Marie er anden Gang gift 3. April 1815 med Ungkarl Peder Nielsen, født 28. Juli 1782, Søn af Niels Pedersen, Gaardmand i Ølsted, Frederiksborg Amt. Forlovere var Sognefoged, Gaardmand David Pedersen, Alkestrup, og Jens Andersen, Gaardmand i Igelsø.

Peder Rasmussen, der senere blev gift med David Pedersens Enke og fik Gaarden i Alkestrup, var dengang omrejsende Kreaturhandler. Som saadan kendte han Peder Nielsen, saa han derved er blevet Mellemand, da Johanne Marie skulde have en Mand, der kunde overtage Arvefæstet fra Søgaard.

Egteskabet med Jens Andersen var barnløst. Han var nok noget sygelig; en daarlig Makker, og da han blev alvorligt syg, blev der skrevet Testamente den 4. Juli 1814. Underskrevet med deres Haand og Segl af Jørgen Jensen og Sognefoged David Pedersen, Alkestrup.

Peder Nielsen og Johanne Marie fik kun det ene Barn, min Bedstefader Jens Pedersen. Oldemoder var da 43 Aar, men hendes Moder, Anna Holgers-Datter, var 47 Aar, da Johanne Marie blev født, saa der blev 90 Aar mellem Anna og Jens Pedersen. Peder Nielsen, der var en ordentlig og dygtig Mand, døde af Omgangssygen 1833. Alligevel — trods Modsætningen — holdt hun nu mest af Jens Andersen. Johanne Marie var en høj, svar og myndig Kvinde og var desuden velbegavet.

Hun var tillige meget afholdt, thi hun staa fra sit 18. Aar flere Gange indskrevet i Asmindrup Kirkebog til at holde Barn over Daaben for Familier i Byen.

Johanne Marie har engang fortalt, at hun, da hun Skærtorsdag 1801 stod ude i »Tyrehuset« og flaaede en Kalv, kunde mærke, at Huset rystede, naar hun lagde Panden imod Bjælken.

Man kendte dengang ikke til Aviser, og ingen anede noget om, hvad der foregik. Først nogle Dage derefter kom Meddelelsen om Søslaget paa Københavns Red, og senere, at hendes Broder Jens var blevet skudt.

»Tyrehuset«, der laa øst for Gaarden, havde Matr. Nr. 15, og de, der har haft Huset, før det er taget ind under Gaarden, har da haft Bytyren paa Foder og Pleje; derfra har Huset faaet Navnet »Tyrehuset«.

Anna, der var en myndig Kone, var ualmindelig streng og haard. Hun har saaledes ladet Johanne Marie, der imod Annas Vilje havde giftet sig med Jens Andersen, i 15 Aar bo ude i det saakaldte »Tyrehus«, og selv om Jens Andersen havde Gaarden i Fæste, saa beholdt Anna Gaarden og dens Indtægt, og de havde ikke andet til Avl og Ophold end det da ikke bebyggede eller opdyrkede »Græsmarken«, og Johanne Marie maatte gaa den lange Vej ud at malke og passe Kreaturerne, og Jens Andersen maatte udføre alt Arbejde paa Gaarden.

Johanne Marie bebrejdede altid sig selv, at hun havde sagt til sin Moder, mens hun boede ude i »Tyrehuset«, og hendes Moder laa syg inde i Gaarden, at Jens Andersen var død før hende, skønt han levede nogle Dage længere. Men hun var saa ked af den evige Ringeagt og det evindelige Spørgsmaal overfor Jens Andersen: »Er han ikke død endnu?«, at hun svarede: »Jo, kan det trøste dig!«. Og saa døde Anna den 10. August 1814, og Jens Andersen døde 14. August 1814.

5. Slægtled

Jens Pedersen, Gaardmand, Vinstrup, født 25. November 1818, død 16. April 1880, gift med **Maren Sørens-Datter**, Taastrup, født 22. Februar 1817, død den 6. Maj 1897. 7 Børn - Slægt A—6.

I Merlose Kirkebog er til Ægteskab indskrevet den 13. November 1810: Ungkarl Jens Pedersen, Gaardmand i Vinstrup, 22 Aar gl., vaccineret den 2. September 1819 ved Reinhard, og Pigen Maren Sørens-Datter, Taastrup, 23½ Aar gammel, vaccineret den 23. Oktober 1818 ved Reinhard. For Ægteskabets Lovlighed i alle Maader indestaar Gaardmændene Søren Nielsen af Taastrup og Peder Rasmussen af Alkestrup.

Maren Sørens-Datters Slægt: Niels Jensen, Gaardmand i Taastrup, og Hustru Maren Niels-Datter. Deres Søn: Søren Nielsen, Gaardmand i Taastrup, født 1780, død 1818. Gift 26. Oktober 1809 med Ane Kirstine Rasmus-Datter, født 1789, død 1874. Hendes Forældre: Rasmus Hansen, Gaardmand i Merlose, født 1784, død 1812, og Hustru Bodil Rasmus-Datter, død 1814.

Søren Nielsen og Kirstines Børn:

1. Ane Sørens-Datter, født 13. December 1814, død 1861. Gift med Jens Rasmussen, Gaardmand i Taastrup, født 1800, død 1865.
2. **Maren Sørens-Datter**, gift med **Jens Pedersen** — mine Bedsteforældre.
3. Niels Sørensen, Gaardmand i Nyrup, født 15. Marts 1820, død 1894. Gift med Maren Christine Peders-Datter, født 1827, død 1893.

4. Hans Sørensen, Gaardmand i Taastrup, født den 18. April 1828, død 1891.

I Provst H. Mejnertsen Stamtavle over sin Moders Slægt, er denne Slægt optrykt.

Anmærkninger til Bedstemoders Slægt.

Fader skriver om Gaardmand Søren Nielsen: Han overtog Fædrengaarden i Taastrup ved Holbæk og arbejdede sig frem til at blive en velstaaende Mand, kaldet: »Den Rige«.

I et Dokument fra 18. Maj 1811, skrevet af Kancelliraad Grønbech paa Godsejernes Vegne, var Taastrup Bys Gaardmand samlet hos Oldermændene Søren Nielsen angaaende Græsning af Husmændenes Ko osv. Heraf kan ses, at Søren Nielsen som Oldermann var Byens dygtigste og bedste Mand.

Sønnen, Hans Sørensen, der levede ugift, overtog Fædrengaarden, men solgte den i 1890 for 48,000 Kr., og dermed gik Gaarden ud af Slægten. Han efterlod sig en Arv paa 42,000 Kr.

Hans Sørensen var tidlig med paa Mekanisering. I hans efterladte Papirer er en Regning fra 1856 paa et tohestes Tærskværk for 250 Rbd.

Jeg mindes Bedstemoders Fødehjem som en smuk vedligeholdt, firelænget Gaard. Stuehuset havde et Bislag ude i Gaarden som Indgang til Dagligstuen. Der var fire Fag Vinduer ud til Gaarden og et Vindue ud mod Haven. En stor Himmelseng ud mod Haven, Bilæggerovnen ud mod Køkkenet, Panel paa Væggene og det store Bord med Langbænk ud mod Gaarden.

Jordlodden gik dengang helt ud til Ringstedvejen, hvor nu Solienlund er bygget. Udlængerne er senere brændt og Gaarden flyttet op mod Taastrup Mølle og kaldes Faurgaard.

Gaardmand Niels Sørensen, Nyrup, havde ombygget og flyttet sin Gaard, saa den laa lidt højt for Gaden, med en høj Grund paa Stuehuset ind mod Gaarden; kun lidt Grund ud mod Haven, som laa længst tilbage fra Vejen. Han var en dygtig Landmand og var tidlig med til at skaffe Maskiner, saasom Allægger, Mejemaskine, Slaamaskine og Tærskemaskine, hvor Hestegangen var i et tilbygget Hus ud for Loen. Hesteomgangen var af Træ; en lodret Trækseksel med et stort Træhjul, der gik over Hestene, med Trækamme, og derfra en vandret Trækseksel med Kamdrev, som var fort ind til Tærskemaskinen.

Bedstemors Søster Ane blev gift med Jens Rasmussen fra Hellestrup, og hans Broder Peder Rasmussen var gift med Sognefoged David Pedersens Enke i Alkestrup. Det var David Pedersen, som

Johanne Marie og Jens Andersen fik til at skrive dem et Testamente, og han var ogsaa Forlover, da Johanne Marie og Peder Nielsen havde Bryllup. Peder Rasmussen blev Forlover, da Johanne Maries Søn Jens og Maren (mine Bedsteforældre) blev gift. Bedstemoders Broder, Niels Sørensen, Nyrup, blev gift med Peder Rasmussens Steddatter Maren Kristine. Hendes Broder David Pedersen kom til at bo i Vinstrup. Det er, som om de to Familier har haft et fortroligt Venskab sammen indtil vore Dage.

Brødrene Jens og Peder Rasmussen har som unge drevet Kreaturhandel, hvorved de kom vidt omkring og fik set og lært en Del.

Gaardmand Jens Rasmussen, Taastrup, fik en Nabogaard til Anes Hjem, da de blev gift. Deres Søn, Niels Jensen, har flyttet Gaarden ud til Ringstedvejen; den fik Navn efter et Hus, der laa ved Gaarden nede i Byen og blev kaldt »Spaansbækhuset«.

Jens Rasmussen og Anes Datter Ane Marie blev gift med min Morbroder, Gaardmand Jens Peter Olsen, Nyby.

Bedstefader, Jens Pedersen, var eneste Barn, 172 cm høj, tidlig udviklet, sværtbygget, naaede engang en Vægt af 153 kg. Som han navnlig i de yngre Aar var velstillet, var han ogsaa velbegavet, og i Frihedsbevægelsernes Morgen, ca. 1850-60, var der Udsigt til, at han skulde komme til at spille en større Rolle i det offentlige Liv, men saa gik han mere over i reaktionær Retning og gik helt ud af Spillet.

Min Fader var Venstremand, og det skete lidt i Aarene 1875-80, naar Fader var til Mølle og kørte hjem til sine Forældre, medens Kornet blev malet, at Bedstefader og min Fader kom til at tale Politik. Dersom Bolgerne saa gik for højt, saa kom Bedstemoder og sagde: »Det er vist malet, Peter!«

Bedstefaders Sværthed kom muligvis saa tidlig frem hos ham, fordi han var saa godt stillet i økonomisk Henseende, og det blev hans Skade. Han var livlig og venlig over for alle. Sogaardsmarken var dengang indhegnet for løsgaaende Militærheste, og Husarnerne laa indkvarteret deromkring for at tilse Hestene, og om Søndagen, naar de kom ud til Hestene, saa var Egnens unge Karle med derude, og saa morede de sig med at rende til og springe ind i Sadelstedet paa Hestene, og da var der ingen, der kunde gøre det lettere og bedre end Bedstefader, for som ung var han meget let. Bedstefader er udskrevet af Skolen 24. Oktober 1832 med Karakteren: Udmærket godt.

Jeg har læst i en Bog tilhørende Asmindrup-Granløse Sogneraad, at Bedstefader er indvalgt i 1853, og ved Vachansen i 1855, da Pastor Høyer blev afløst af Pastor Scharling, blev Bedstefader

valgt som Formand for Sogneraadet. Præsten var i den Tid ellers selvskreven som Formand, da der kun var faa Gaardmænd, der kunde skrive.

Min Bedstemoder, Maren, var lille og spinkel og var elskværdig overfor alle. Hun passede Hjemmet godt, og var opmærksom og hjælpsom over for Bedstefader, der tilsidst daarligt kunde magte sig selv. Der kom mange for at tale med Bedstefader om deres Landbrug eller for at tale Politik, og Bedstemoder tog venligt mod alle. I den Tid var der mange fattige, men Bedstemoder lod ingen af dem gaa tomhændet derfra.

I Vinteren 1879 -80 var min Søster og jeg i Vinstrup nogle Maaneder, thi min Broder Jens Christian havde Skarlagensfeber. Da levede Bedstefader, og jeg husker, at han sad paa en Stol lidt skraas foran Langbordet og hvilede højre Arm paa Bordet. Han gik kun fra Soveværelset til Stuen, thi han var for svær.

Bedstemoder havde hengemt Syltemælk af Faaremælk, som Bedstefader fik paa Aftensmaden, og det var en Lækkerbidsken, som vi Børn fik Lov at smage.

I Dagligstuen stod Bilæggerovnen ud mod Køkkenet, og den var ikke mere varm, end at jeg kravlede op og sad paa den. Langbordet i Dagligstuen var af meget tykke Planker og med stor Fod og Trinbrædt, for at de, der sad paa Langbænken, kunde naa at støtte Fødderne; thi den var saa høj, saa vi Børn maatte kravle for at naa op paa den. Den var ogsaa lavet med Rum, saa Gæssene kunde ligge og ruge i den; men den Skik var forbi der i Huset. Vinduerne var smaa og med smaa Ruder, og de sad saa højt oppe, at vi maatte ligge paa Knæ paa Bænken for at se ud. Det var for at beskytte Vinduerne mod Regn, at de sad saa højt oppe under Tagskægget. Der var Panel paa Væggene, og i Hjørnet mellem Bænkene stod en Bornholmer med Metalskive. Over Bænken for Bordenden hang to store Lommeure, der var omtrent lige saa tykke, som de var runde.

Vi sov hos vore Fastre og Farbrødre i Sovekammeret ud mod Haven; ved den vestre Side stod to Himmelsenge. Vore Bedsteførelde havde Soveværelse ud til Gaarden i Mellemstuen, men de havde ikke Himmelseng.

Mine Bedsteførelde Jens Pedersen og Marens Børn i 6. Slægtled. (For Oversigtens Skyld har Børnene i det efterfølgende faaet Betegnelsen Slægt A, Slægt B, Slægt C og saa fremdeles).

- Slægt A: **Jens Peter Jensen**, Gaardmand, Mogenstrup Overdrev, født 14. December 1841, død 15. Juli 1918, gift 29. Maj 1867 med Ane Oles-Datter fra Nyby, født 7. Februar 1838, død 31. Maj 1903.
- Slægt B: **Ane Susanne Marie Jensen** boede i København, født 31. Marts 1844, død 20. Nov. 1910.
- Slægt C: **Johanne Marie Jensen** var nogle Aar i Amerika og tog Navnet Hannak, født 9. August 1846, død 21. Juli 1922.
- Slægt D: **Ane Christine Jensen**, født 23. April 1850, død 17. Oktober 1915, gift med Peder August Frederiksen, Gaardmand, Tølløse Enghave, født 7. Juli 1850, død 19. Maj 1922.
- Slægt E: **Søren Jensen**, Farmer i Amerika, født 3. April 1853, død 8. December 1919, gift 11. April 1891 med Marie Nielsen fra Tølløse, født 24. Maj 1867.
- Slægt F: **Hansine Cathrine Jensen**, født 24. Marts 1857, død 14. November 1918, gift 3. April 1883 med Hans Nielsen, Gaardmand, Orup Nørregaard, født 13. September 1854, død 22. Juni 1938.
- Slægt G: **Niels Laurits Jensen**, Gaardmand, Vinstrup, født 11. September 1860, død 2. Februar 1915, gift 31. Oktober 1888 med Johanne Nielsen fra Mogenstrup, født 8. April 1865, død 19. Oktober 1936.



Slægt A

**Jens Peter Jensen og Ane Oles-Datter,
Mogenstrup Overdrev.**

Min Fader var læreren, og i Skolen blev han snart Nr. 1. Efter den Tids Skik blev han saa sat til at hjælpe Læreren med at lære Børnene Læsning, Skrivning og Regning.

Aaret efter at han var konfirmeret, fik han Allenundervisning af en Lærer Stausholm i Holbæk. Fader skriver i Dagbogen: derude lærte jeg meget.

Stausholm kom meget i Faders Hjem, og der talte han for, at Fader skulde paa Højskole; og 1. November 1856 kom Fader paa Rødding Højskole. Det varede i to Vintre og en Sommer; om Sommeren havde de Landmaaling og Nivelering.

Fader var 170 cm høj og stærk af Bygning. Efter eget Onske blev han Dragon, og i 1864 laa han paa Fyn og holdt Strand-

vagt, og han fik derfor tildelt Krigsmedaljen, ligesom han fra 1914 fik tildelt en aarlig Hædersgave paa 100 Kr., der blev sat som Legat til Merløse Sogn.

Fader fik i sin Barndom mærket lidt til Frihedsbevægelsen, thi Bedstefader kom samaen med Lærerne Bentzen, Kvanløse, Gællerup, Udby, og Hansen, Asmindrup, der alle var Frihedsbevægelsens Forkæmpere. De politiske Ugeblade, som dengang udkom, lod Bentzen cirkulere rundt, og de kom ogsaa til Vinstrup. Ugebladet »Den danske Bondeven« er der nogle Numre af fra 1842 til 1850, som nu er i Kvanløse Museum.

Faders Dagbog handler om hans Ungdom. Han skriver: Paskedag 1866. Foraaret har alt begyndt; det bryder alle Vegne. Det mærkes ogsaa paa mit Sind. Jeg er ikke ganske fri for i dette Foraar at føle Længsel efter at komme ud i Verden og se mig om; dog har jeg set meget af Danmark.

Ifølge Dagbog af 10. April 1866 blev der sluttet en stor Handel om Mogenstrup Overdrev, saa jeg fra Foraaret 1867 modtager det i Forpagtning paa 50 Aar.

Midt i Maj 1866 begyndte Fader at pløje Overdrevet op. Han skriver: »Det gik heldigt; Jorden er bedre, end man havde ventet, og Udsigten til en lykkelig Fremtid stiger med hver Dag«.

En Broder til Gaardmand Niels Andersen, Kvanløse, havde prøvet at opdyrke Overdrevet, men han havde kun pløjet et Par Omgange, saa opgav han det.

Anden Pinsedag, 21. Maj 1866, saa Moder for første Gang Overdrevet. Det bestod udelukkende af Bakker med Tjørn, Gjel og store Sten samt Eng eller Sump med Tørvegrave og indesluttet i en Afkrog. Da brast alle hendes skønne Forhaabninger med et Udraab: »Men Peter dog! Og Faders Glæde og Lykke sank nogle Grader.

Den 13. August 1866 blev Fader indkaldt til Manøvre, men skriver den 24. September 1866: »Nu skal vi til at bygge og arbejde i Overdrevet«. Og 11. November 1866: »Staldlængen mod Øst er saavidt færdig med det udvendige, saa der dog nu er lidt Tilholde«.

Før den Tid havde de kun en stor Busk til Opholdssted, hvor de spiste og varmede Vand til Kaffe. Fader fik Hjælp fra Hjemmet og fra hans Morbrødre, Niels Sørensen, Nyrup, og Hans Sørensen, Taastrup, med at pløje Overdrevet op. Faders 13-aarige Broder Søren maatte lidt ligge paa Plovaasen før at holde Ploven i Jorden.

2. December 1866: Herredsfogden har givet Tilladelse til at benytte Grusgravvejen ud over Naboens Mark i Brorfælde til Landevejen Holbæk – Ringsted.

Min Moder var Datter af Gaardmand Ole Pedersen og Hustru, Dortha Jens-Datter, Nyby.

Moderens Broder Jens Peder Olsen og Marie Jens-Datter, Taastrup og mine Forældre havde Bryllup paa samme Dag den 29. Maj 1867.

Marie Jens-Datter var Datter af Jens Rasmussen og Hustru Ane Sorens-Datter, Taastrup. Ane Sorens-Datter var Søster til min Fedestemoder. Det blev saaledes to Søsken og to Søskenes Porm, der holdt Bryllup paa samme Dag.

Moder var Fader jævnbyrdig i mangt og meget, kunde tage fat baade ude og inde. Hun havde været i Holbæk og lært Kjolesyning, lært at se, hvad der var skævt og faa det rettet. I 1872 havde mine Forældre et Uheld. Der døde to Heste, fordi de havde ædt af det Ukrudt, som voksede paa Marken, saasom Gejl og Gyvel.

Dette Tab mente de ikke at kunne komme over, thi der var ingen Hesteassurance; derfor tog Fader andet Toj paa og vilde gaa til Herskabet i Tølløse og bede sig fri for Forpagtningen, men før Fader naaede ud til Ringstedvejen, kom hans Morbroder Niels Sorensen, der vilde ud at se, hvordan det gik dem. Han er den, der har hjulpet dem mest til at faa Overdrevet opdyrket, han vedblev til sin Død hver Uge at ville høre, hvordan det gik dem. Da han havde hørt Faders Beslutning, sagde han: »Lad os køre hjem til dig og tale om det«, og han tilbød dem et Laan paa 500 Rd., saa de kunde fortsætte i Hjemmet i Overdrevet.

I 1873 var de heldige at høste et godt Stykke Hvede i Lerengen, og samtidig steg Prisen vel grundet paa Krig, saa de kunde sælge Hveden til ca. 14 Rigsdaler pr. Td. Derved kunde de begynde Afdragene, saa de den 24. September 1874 betalte sidste Afdrag samt paaløbne Renter. Paa Obligationen staar Afdragene, og efter sidste Betaling staar: »Og saaledes slap vi fra den store Gæld!«

I 1880 begyndte de Roedyrkning, fik lavet til at kærne Smør ved Hestekraft, og satte Smørret i Driller og fik en god Pris for det i København. De fik ogsaa en Iskælder, hvor de samlede Is til Afkøling om Sommeren, men da Andelsmejeriet og Slagteriet begyndte, saa var Fader med i Agitationen derfor.

Mine Forældre vilde gerne hjælpe med til, at Egnens Folk kunde faa mere Oplysning. Derfor deltog de, da Foredragforeningen begyndte i 1880, og da Forsamlingshuset blev bygget i 1882, var Fader Formand, og vi fik mange gode Præster, Højskoleforstandere, ja mange andre med gode, oplysende Foredrag.

Holbæk Amtstidende skrev, da Fader var død: Hos den ældre Slægt vil J. P. Jensens Navn vække mange Minder. Han var en af

dem, om hvis Navn der i Kampaarene stod en vis Glans; en af den sjællandske Bondestands Førere.

Det var navnlig i Firserne, hans Navn var stærkt fremhævet. Han var en af Talerne ved Stavnsbaandsfesten i Herthadalen 1888. Han var Formand for Venstres Organisation i Holbækkredsen, Indehaver af forskellige andre politiske og kommunale Tillidshverv og var en Tid stærkt paa Tale som Landstingsmandsemne. Han tog ivrigt Del i Arbejdet for Bondestandens Sparekasses Genrejsning, og han var som bekendt Sparekassens Kontorbestyrer i Holbæk indtil for nogle Maaneder siden.

Her har vi blot ved hans Baare villet minde om, at han hører til de Mænd, der var med til at rejse Landbodemokratiet til Kamp for Grundloven og den almindelige Valgret, ligesom han var med til at sprede aandeligt Lys ud i de mange smaa Hjem. Derfor fortjener han at huskes og hans Minde at hædres.

Jens Peter Jensen og Ane Oles-Datter havde 4 Børn i 7. Slægtled:

1. Ane Marie Jensen, født 11. September 1868, gift 9. Juli 1894 med Niels Christiansen, Gaardmand, Mogenstrup Overdrev, født 7. August 1866, død 27. Januar 1950.
2. Ole Peter Jensen, Gaardmand, Ishøj pr. Taastrup, født 14. Marts 1870, gift 29. Maj 1899 med Ane Margrethe Funch, Pedersker, født 26. Februar 1875, død 29. August 1948.
3. Jens Christian Jensen, Gaardmand, Ny Slotsgaard, Holbæk, født 15. Maj 1873, død 15. November 1941, gift 5. Oktober 1900 med Hanne Kathrine Andersen fra Nørre Eskilstrup, født 6. Februar 1877.
4. Søren Theodor Jensen, født 16. April 1877, død 16. August 1877.

A. 1. Ane Marie Jensen og Niels Christiansen, Mogenstrup Overdrev.

Min Søster Marie var paa Sorø Højskole hos Forstander Svedgaard. Da Pastor Henning Jensen var flyttet ind paa Frederiksberg, var hun der som ung Pige i Huset. Senere var hun hos Pastor Hans Rørdam i Ondløse. Disse gode, jævne Præstefolk har senere præget hendes Livsgerning.

Den 9. Juli 1894 blev hun gift med Niels Christiansen fra Søndersted. De overtog da Overdrevsgaarden og havde den til 1918, da de mageskiftede med en Gaard i Sdr. Jernløse.

Niels Christiansen var fra sit Hjem opdraget til Gudsfrygt og Nøjsomhed. Han var paa Vallekilde Højskole hos Ernst Trier. Han var stærkt grebet af det grundtvigske Aandsliv, han og Marie levede godt sammen, ligesom de kom til at betyde meget for Egnens Befolkning. Han har været Formand for Foredragsforeningen, og lige til det sidste var de trofaste til at møde, naar der blev kaldt — baade til Alvor og Gammen.

Niels Christiansens Evner er ogsaa taget i Brug i det offentlige Tjeneste. I en Aarrække var han Formand i Sogneraadet, blev Formand for Kvanløse Andelsmejeri, Menighedsraadsmedlem og Kirkeværge, Repræsentant i den sjællandske Bondestands Sparekasse, Ejendomsskyldsvurderingsmand samt Revisor i Andelslagteriet. I det politiske Liv tog han altid ivrig Del som Forkæmper for Venstres Ideer.

Sønnen Jens Vilhelm Christiansen overtog Gaarden i 1931, og da byggede Niels og Marie et Hus lidt nærmere Byen. Jens Vilhelm blev gift med Emma Nielsen, med hvem han fik et glædeligt Samliv. Emma maatte paa Sygehuset og gennemgaa en Operation, men Kræfterne slog ikke til, og hun døde.

At dette blev tungt for hendes Mand og de tre smaa Born, hun efterlød, er let at forstaa. Alle i Sdr. Jernløse savnede Emma som den gode, glade og hjælpsomme Kvinde hun havde været. Hun var livsglad, energisk og dygtig og levede sit Liv i de 15 Aar, hun boede der, saa Beboerne aldrig glemmer hende.

Marie og Niels Christiansens Børn i 8. Slægtled:

1. Anna Vilhelmine Christiansen, født 3. April 1896, gift med Jens Jensen, Bredebjerg Brorfælde, født 3. November 1893.
2. Ingeborg Jensine Christiansen, født 10. August 1901 Massøse i Holbæk.
3. Jens Vilhelm Christiansen, født 15. Maj 1905, gift med Emma Julie Nielsen, Østofte, Lolland, født 3. September 1908, død 25. Nov. 1947. Deres Børn:
 - a. Inge Marie Christiansen, født 31. Januar 1938.
 - b. Niels Børge Christiansen, født 14. Juli 1942.
 - c. Jørgen Erik Christiansen, født 6. Februar 1944.

A. 2. Ole Peter Jensen og Ane Margrethe Funch, Ishøj pr. Taastrup.

Min egen Løbebane: Jeg begyndte med et tre Maaneders Højskoleophold i 1887 paa Sorø Højskole, og i 1889-90 var jeg paa Høng Højskole hos Anders Jørgensen. I 1893 blev jeg fri for Militærtjeneste, og saa gik jeg i Tømrerlære. Efter at jeg havde lært og arbejdet som Tømrer i nogle Aar, saa holdt Ane Funch, Datter af Gaardmand Ole Hansen Funch, Pedersker, og jeg Bryllup den 29. Maj 1899. Det var mine Forældres Bryllupsdag.

Vi havde en Lejlighed i Schönbergsgade i København, men nu traf det sig saa heldigt, at jeg af Lockouten blev udelukket fra Arbejdet til midt i September, saa vi flottede os og rejste omkring til Familien paa Bryllupsrejse den Sommer.

I 1901 begyndte vi paa et Landbrug i Ishøj, og i 1916 købte vi Gaarden i Kvanløse. Den 29. Maj 1934 havde Aksel og Johanne Bryllup, og saa fik de Gaarden, og vi byggede Huset uden for Haven.

Ane var fra et godt kristeligt Hjem, der stod nær til Højskolen og Valgmenigheden paa Bornholm. Ane var paa Bornholms Højskole i 1895, da vi lærte hinanden at kende. Jeg var til Skyttefest, og Anes Broder, der havde tjent i Kvanløse, inviterede mig med hjem.

Vi havde et jævnt, muntert og virksomt Samliv i de ca. 49 Aar, vi fik Lov at leve sammen. Ane fik en hurtig, men let Død ved et Hjerteslag. Vi fik dog Lov til at tale sammen, lige til Døden indhentedede hende.

Ole Peter og Anes Born i 8. Slægtled:

1. Olaf Jensen, Gaardmand, Hundige, Greve Strand, født 26. September 1900, gift 17. April 1927 med Hilja Korhonen, Finland, født 11. August 1901. Deres Børn og Børnebørn:

a. Aune Inger Jensen født 21. Februar 1929, gift med Helge Frede Hansen, Hundige Strand.

Børn: Ole Funch Hansen, født 25. December 1949, død 21. April 1950.

Niels Funch Hansen, født 7. April 1951.

- b. Lena Liisa Jensen, født 26. Marts 1930, gift med Svend Egon Buchholtz Hansen, født 19. Januar 1925. Børn:
1. Karin Buchholtz Hansen, født 3. Januar 1950.
 2. Erene Buchholtz Hansen, født 29. April 1952.
- c. Poul Olavi Funch Jensen, født 31. Maj 1932, gift 20. Marts 1952 med Ellen Marie Hedegaard Christiansen, født 20. Marts 1932.
2. Adolf Jensen, Todesgade 2, København, født 23. Februar 1902, gift med Anna Elisabeth Brauneiser Schroder, født 7. Maj 1906. Barn: Jytte Jensen, født 11. September 1929.
 3. Ane Jensine Petrea Jensen, født 19. Marts 1903, gift med Hakon Madsen, Toldklarere, Sønderengen 151, Søborg, født 13. August 1892. Barn: Else Marie Madsen, født 16. Juli 1934.
 4. Ingrid Oline Jensen, født 1. November 1904, død 20. December 1904.
 5. Hans Funch Jensen, født 12. Januar 1906, død 31. Maj 1906.
 6. Aksel Jensen, Gaardmand, Kvanløse, født 19. Oktober 1909, gift 29. Maj 1934 med Johanne Fredslund, Vranderup, født 25. August 1902. Børn:
 - a. Ingrid Fredslund Jensen, født 17. Juni 1936.
 - b. Birgit Fredslund Jensen, født 7. Oktober 1940.
 - c. Asta Fredslund Jensen, født 17. Oktober 1942, død 18. Oktober 1942.
 7. Karen Margrethe Jensen, født 19. Februar 1912, gift 1. Gang med Aril Paulsen, Murermester i Holbæk, født 26. November 1913. Barn: Jørgen Funch Paulsen, født 17. Januar 1939. Karen er 2. Gang gift med Knud Hartvig Petersen, Mekaniker i Lund, født 12. Januar 1919.

SLÆGTEN FUNCH.

- I. Ole Larsen, Sognepræst og Provst i Vestermarie fra 1540—1620, gift med Gjertrud Lars-Datter, død 1603.
- II. Lars Olsen, Sognepræst i Ronne—Knudsker, 1580—1653, gift med Apolone Niels-Datter, død 1652.
- III. Svend Larsen, Sognepræst i Aaker, død 1654, gift med Margrethe Colding, død 1705.
- IV. Diderich Svendsen Funch, Sognepræst i Aaker 1654—1687, gift med Nille Clemmensen, født 1661, død 1741.
- V. Johan Diederich Funch, Gaardejer, Slusegaard, gift 1709 med Karen Anders-Datter, død 1731.
- VI. Karen Johans-Datter Funch, født 1710, gift 1731 med Gaardejer Jorgen Aristsen, Loftsgaard, Pedersker, født 1700, død 1761.
- VII. Hans Jørgensen Funch, Gaardejer, Loftsgaard, Pedersker, født 1747, gift med Kirsten Anders-Datter.
- VIII. Jorgen Hansen Funch, Loftsgaard, Pedersker, født 1770, gift med Maren Kirstine Sonne.
- IX. Ole Hansen Funch, Gaardejer, Pilegaard, Pedersker, født 1830, død 1907. 1. Gang gift med Ane Margrethe Jensen, født 1835, gift 1856, død 1867. 2. Gang gift med Eline Marie Andersen, født 1846, gift 1869, død 1913.
- X. Ane Margrethe Funch, født 1875, død 1948, gift med Ole Peter Jensen i Vinstrupslægten.

**A. 3. Jens Christian Jensen og
Hanne Kathrine Andersen,
Ny Slotsgaard, Holbæk.**

Min Broder Jens Christian var fredselskende, ja Godheden selv. Efter et Højskoleophold paa Vallekilde og overstaet Militærtjeneste blev han og Hanne Andersen, Datter af Gaardmand Peter Andersen, Nørre Eskilstrup, gift. De fik Slotsmarken i Holbæk, og der byggede de »Ny Slotsgaard«.

I 1913 solgte de »Ny Slotsgaard« og købte »Merløsegaard«. I Merløse fik de en større, men gammel Gaard, og med meget let Jord. I 1929 fik de »Solienlund« i Taastrup, men senere flyttede de til Regstrup, og der bor Tante Hanne endnu.

Naar Jens Christian saa tidligt døde, skyldtes det navnlig hans Sværhed, som kom saa tidligt og nedsatte Arbejdsevnen, ja medførte Sygdom til det sidste; en Sygdom, som han bar med Taalmodighed.

Jens Christian og Hannes Born i 8. Slægtled:

1. Alfhild Jensen, født 8. September 1901, død 20. September 1940.
2. Poul Ejlf Jensen, Gaardmand i Vinstrup, født 23. November 1902, gift med Margrethe Rasmussen, Asmindrup, født 20. Oktober 1905.
3. Karl Aage Jensen, Vognmand i Regstrup, født 2. Marts 1904, gift med Marie Jensen, Nørrup, født 17. Maj 1910. Børn:
 - a. Kurt Nørgaard Jensen, født 27. Februar 1936.
 - b. Karen Margrethe Nørgaard Jensen, født 13. Februar 1949.

4. Ellen Herdis Jensen, født 7. Januar 1907, gift 5. Oktober 1925 med Hans Aksel Christiansen, Grønnegades gl. Skole, Hørsholm, født 28. August 1897. Børn:
 - a. Christian Stener Christiansen, Gartner, født 28. Juni 1926.
 - b. Aase Stener Christiansen, født 17. Januar 1931.
5. Knud Erik Jensen, Slagter, Olgas 2, Hørsholm, født 8. Januar 1908.
6. Mogens Henning Jensen, Chauffør, Frederikssundsvej 312 a, 3. Sal, født 20. December 1912, gift med Majken Judy Bergman, født 17. Maj 1901. Børn:
 - a. Gunner Aksel Bergman, født 14. Maj 1940.
 - b. Maj Brit Bergman Jensen, født 21. Febr. 1950.



*De fire Søstre: Siddende fra venstre: Christine og Jøhanne,
Staaende: Hansine og Susanne.*

Slægt B og C

Ane Susanne Marie Jensen og Johanne Marie Jensen.

Søstrene Susanne og Hanne har været ude paa store Gaarde og lært Mejeribrug. Det havde dengang begyndt at faa stor Betydning for dansk Landbrug. Efter at have prøvet lidt forskelligt lejede de en Kælder i Pilestræde i København, og der startede de et Mejeriudsalg. Det gik godt i nogle Aar, men saa rejste Hanne til Amerika, og Susanne maatte nu alene passe det, hvilket ikke var saa let. I Stedet for lejede hun en stor Lejlighed, hvor hun kunde have Logerende boende og derved tjene til sit Ophold.

Hun vilde helst have unge fra Landet, der kom til København for at læse videre. For dem var hun som en Moder og hjalp dem med alt, ligesom hun kendte deres Hjem og hjemlige Forhold, og hun talte med dem, som om det var hendes egne Børn.

Naar jeg besøgte hende, saa fortalte hun om de Logerendes Hjem, og hvorledes de var varsomme med deres Tøj og Møbler. Ja, hun har sikkert været dem en god Hjælp, thi hun levede med og for de Mennesker, hun havde med at gøre. Sannes sidste Aar var nok strenge. Det er ikke godt for enlige at holde ud til det sidste.

Hun var meget sparsommelig og efterlod en Arv paa 3—4000 Kr.; blev begravet paa Vestre Kirkegaard.

Faster Hanne rejste til Amerika i 1886. Der hjalp hun Søren med det huslige, men havde selv en Farm og holdt en Mand til at passe den. Hun og Søren var hjemme i Danmark i 1890—91.

Da Søren saa blev gift, læste Hanne til Lærerinde, som hun var i nogle Aar. Kom saa tilbage til Danmark i 1902.

Tante Hannak, som hun skrev sig, da hun kom hjem, havde lidt meget under det strenge Nybyggerliv, og Forskellen paa Kli-maet der og her gjorde, at hun blev syg og tilsidst fik Ledgigt.

Tante Hannak var et begavet Menneske med en vid Horisont for de store Begivenheder ude i Verden. Det havde hendes Interesse; derimod ikke Hjem, Børn, Dyr og Blomster. Hun havde samlet en Del Ordsprog og Gaader, og dem prøvede hun os med, naar vi kom hos hende, eller naar vi kom sammen med Familien.

Tante Hannak boede ved Tølløse Station til sin Død. Hun efterlod et Testamente, hvorefter hendes 25 Søskenbørn skulde dele Arven. Der var 13.068 Kr. Hun blev begravet i Familiens Gravplads paa Asmindrup Kirkegaard.



Slægt D

Ane Christine og Peder August Frederiksen, Tølløse Enghave.

Faster Kristine var godt oplyst og havde været ude og lært Husholdning; var venlig overfor alle, og derfor blev hun en god Hjælp ved Butikshandelen, naar hun maatte hjælpe til der. Ja, Kristine var venlig; derfor blev hun ogsaa mødt med Venlighed; men denne Egenskab gjorde ogsaa, at hun kunde og turde sige sin Mening, hvorved hun blev vel agtet. Hun passede Hjemmet godt, og da de fik Gaarden i Tølløse Enghave i 1897, saa var hun fra ung af kendt med en Husmoders Pligter paa en Gaard.

Frederiksen havde lært til Smed, men da de blev gift, begyndte de med en Købmandshandel i Tølløse By. Forretningen gik rigtigt godt — kun en Gang gik det galt, da Hvepsene tog Siruppen og overfaldt ham med Stik.

I Forretningen kom flere af Funktionærerne fra Grevskaftet og deriblandt Godsforvalteren. Derved fik Frederiksen at høre, at der var en god Gaard til Fæste i Tølløse Enghave.

Frederiksen, der ikke var opvokset eller kendt med Landbruget, kom dog snart efter det, fik passet Jorden godt og holdede godt.

Sønnen, Maskinchef Frantz Frederiksen, kom i Lære hos Klejnsmed Otto i Holbæk. Derefter tog han Maskinisteksamen og kom saa ud at sejle som Maskinmester. Sejlede under begge Verdenskrige til han i 1944 faldt for Aldersgrænsen og trak sig tilbage til en dejlig Villa, Lundhusvej 15, København.

Datteren Jensine har faaet Familienavnet til Erindring om Bedstefader Jens Pedersen, Vinstrup.

Jensine er venlig og stræbsom som sin Moder, der elskede og fredede om sit Hjem og Børnene. Hvilken Glæde var det ikke for hende og Johannes at komme over til Canada i 1950-51 og se Sønnen Helges Hjem, Hustru og deres Born.

Jensine og Johannes har kendt hverandre, fra de blev konfirmeret. Johannes var Fødermester paa en Herregaard de første Aar efter, de blev gift, men efter at Jensines Moder var død, kom de hjem, og da Frederiksen var død, fik de Enggarden. Nu har de trukket sig tilbage og bor i Lille Granløse. Jensine døde den 23. Juli 1952, og Avisen skrev: Fru Jørgensen var en mild og god Kvinde, og hun var beundringsværdig taalmodig under sin Sygdom de sidste tre Aar, selvom det var strengt for den ellers før saa flittige Kvinde.

Sofus Frederiksen lærte til Maskinarbejder i Holbæk, fik derefter Ansættelse ved Høng-Tølløse-Banen, blev Lokomotivfører ved Køge-Ringstedbanen fra 1917 og blev Værkmester i Køge fra 1932.

Deres Datter Eline Christine var Sygeplejerske, men er nu gift med Overskovfoged Kofoed, Høvdingsgaard pr. Mern.

Sønnen Baltzer Frederiksen er Købmand i Søndergade 25, Kolding. Under Besættelsen blev han taget af Tyskerne for illegalt Arbejde og kom i Koncentrationslejren Sachsenhausen ved Berlin i 18 Maaneder. Kom hjem med Grev Bernadottes Busser.

Ernst og Hølgger Frederiksen blev gift med to Søstre fra Sortemosegaard, Tølløse.

Ernst fik Sortemosegaard og havde den i flere Aar. Nu bor han i Store Grandløse.

Hølgger Frederiksen havde først en Ejendom i Alkestrup, fik derefter en Gaard i Søndersted. Nu bor han i Undløse, men lider meget af Gigt, saa han kan ingen Steder gaa.

Ane Christine og P. A. Frederiksen havde 6 Børn i 7. Slægtled.

D. 1. Frantz Eduard Frederiksen, Maskinchef, Lunde-
husvej 15, København. Født 23. September 1879, gift
med Anna Johanne Christensen, Nysted, født 21. Juli
1883. Børn i 8. Slægtled:

a. Else Anna Frederiksen, født 3. Juni 1907, gift med
Læge Errin Madsen, Horsens, født 1902. 2 Børn
(1a, 1b). Gift 2. Gang med Læge Henriksen, Hor-
sens. 1 Barn (2a):

1a. Peter Errin Madsen, født 25. Februar 1937.

1b. Hanne Errin Madsen, født 6. Juni 1940.

2a. Elsebeth Henriksen, født 27. Marts 1945.

b. Mogens Frederiksen, Civilingeniør, Kastrup Flyve-
plads. Født 1916, gift med Jenny Clara Jensen,
født 1915. Børn:

1. Son, født 16. April 1952.

D. 2. Augusta Jensine Frederiksen, født 16. September
1881, død 23. Juli 1952, gift med Johannes Jørgen-
sen, født 7. Juli 1881, Gaardmand i Tollose Enghave.
Børn i 8. Slægtled:

a. Helge Jørgensen, Farmer i Canada. Født 17. Sep-
tember 1910, gift med Evelyn Mai, Ta 22 maner.
Børn:

1. Linda Diana Jørgensen, født 21. Juni 1947.

2. Kenneth John Jørgensen, født 4. Januar 1949.

3. Dona Loise Jørgensen, født 21. Januar 1952.

b. Louise Christine Marie Jørgensen, født 8. Marts
1912, gift med Hans Christian Jensen, Chauffør,
Grønnegade, Horsholm. Født 9. Jan. 1909. Børn:

1. Grethe Ruth Jensen, født 4. Juni 1945.

2. Eva Agnethe Jensen, født 23. Februar 1946.

3. Ulla Vibke Jensen, født 24. April 1948.

4. Lars Asder Jensen, født 24. Juni 1951.

D.3. Martin Sofus Frederiksen, Værkmester, Norregade 110, Køge. Født 20. Januar 1884, gift med Loduvika Constance Villadsen, Langeland, født 13. December 1886. Børn i 8. Slægtled:

- a. Eline Christine Frederiksen, født 8. Februar 1912, gift med Poul Koføed, Overskovfoged, Hovdingsgaard. Født 19. Marts 1904. Børn:
 1. Kirsten Koføed, født 19. December 1943.
 2. Birgith Koføed, født 30. Oktober 1947.
- b. Niels Erik Baltzer Frederiksen, Købmand, Søndergade 25, Kolding. Født 23. November 1914, gift med Agnes Hansen, Kolding. Børn:
 1. Jette Frederiksen, født 3. Juli 1947.
 2. Lene Frederiksen, født 23. November 1949.

D.4. Ernst Frederiksen, Gaardmand i Tølløse. Født 6. September 1886, gift med Marie Nielsen, Sortemosegaard, Tølløse, født 30. December 1884. Børn i 8. Slægtled:

- a. Harry Baltzer Frederiksen, Ronnes Alle 16, Roskilde. Født 22. Marts 1911, gift med Ruth Christensen, født 5. September 1913. Børn:
 1. Jørgen Baltzer Frederiksen, født 13. November 1943.
 2. Sten Baltzer Frederiksen, født 21. April 1948
- b. Christian Baltzer Fredriksen, Otto Rudsgade 41, Aarhus. Født 5. December 1912, gift med Anna Jensen, født 18. Februar 1914. Børn:
 1. Grete Frederiksen, født 5. September 1943.
 2. Bent Baltzer Frederiksen, født 4. Oktober 1946.
 3. Inge Frederiksen, født 2. Oktober 1950.

- c. Johanne Marie Frederiksen, født 28. September 1914, gift med Egon Nielsen, Kirkevej 18, Taastrup. Født 21. Februar 1917. Barn:
 - 1. Curt Nielsen, født 5. September 1946.
- d. Dina Frederiksen, født 24. August 1916, gift med Carl Justesen, Dybyvej 15, Rødskov. Født 22. April 1915. Børn:
 - 1. Birgit Justesen, født 25. August 1939.
 - 2. Erik Justesen, født 24. Juli 1942.
- e. Baltzer Frederiksen, St. Granløse. Født 28. Februar 1918, gift med Magda Hansen, født 30. April 1926. Barn:
 - 1. Leif Baltzer Frederiksen, født 3. Februar 1950.

D. 5. Holger Frederiksen, Gaardmand, Alkestrup, født 12. December 1887, gift med Anna Nielsen, Sortemosegaard, Tølløse, født 22. September 1889. Børn i 8. Slægtled.

- a. Agnes Frederiksen, født 31. Marts 1915, gift med H. P. Larsen, Mekaniker, Smitsvej 7, Holbæk, født 3. Februar 1913. Børn:
 - 1. Inge Birgit Larsen, født 5. Oktober 1943.
 - 2. Knud Briel Larsen, født 9. Marts 1947
- b. Asta Kristine Frederiksen, født 30. Juli 1917 gift med Egon Nielsen, Th. Nielsensvej 11^a Roskilde. Født 30. Marts 1915. Barn:
 - 1. Bente Irene Nielsen, født 14. Juni 1947.
- c. Emmy Birtha Frederiksen, født 18. Juni 1921, gift med Poul Anker Rasmussen Lysholmvej 18, Roskilde. Barn:
 - 1. Niels Erik Rasmussen, født 28. November 1949.

d. Edvard Baltzer Frederiksen, Havdrup, 10^e Bronshøj. Født 18. Marts 1923, gift med Sophia Verduin, født 30. April 1927. Barn:

1. Marianne Birtha Frederiksen, født 11. Maj 1950.

D. 6. Frederik Christian Frederiksen, født 5. Oktober 1893, udvandrede til Amerika i 1810.

SLÆGTEN FREDERIKSEN

Den Frederiksenke Slægt i Tollose nedstammer fra:

- I. Niels Ballzer født ca. 1670 er kommet fra Tyskland, blev Skovfoged i Nederskov ca. 1700.
- II. Sønnen: Peder Nielsen, født ca. 1700 blev Kalvekusk paa Tollosegaard (eller Torvekusk) kørte til Købstaden eller til København fra ca. 1725.
- III. Sønnen: Niels Pedersen, blev Tømrer paa Tollosegaard fra ca. 1750. Født 1725.
- IV. En Son, Peder Nielsen, født ca. 1750, blev Tømrer paa Godset fra ca. 1780, men fik en Gaard i Norre Eskildstrup.
- V. a. Sønnen: Niels Pedersen, født ca. 1780, begyndte som Tømrer ca. 1805, blev Fæster paa Glæmosegaard ved Tollose, blev Tømrer paa Torvet fra 1830 til 1840.
b. Sønnen: Frederik Pedersen, født ca. 1785, kom til Landvæsenet paa Tollosegaard, blev ansat som Skovfoged ved Sonnerup Skov 1816, forflyttet til Storskoven ved Hvalso i 1819.
- VI. Sønnen: Peder Frederiksen, født ca. 1820, var Tømrer paa Tollose Gods fra 1840. Hans Hustru, Karen Sophie Frands-Datter, Datter af Gaardmand Frandsen, Ejby. (Hornsherred).
- VII. Sønnen: Peder August Frederiksen, gift med min Fæster, Ane Kristine Jens-Datter.



Slægt E

Søren Jensen og Marie Nielsen Farmer i Amerika

Farbroder Søren var hjemme i Vinstrup, indtil han kom ind som Dragon i Næstved ca. 1875. Som Dragon var han hjemme i Vinstrup og havde Hans Nielsen, Orup, med, thi de laa sammen som Dragoner og var godt kendt. Jeg mindes, at de tog Sabellugning, og min Fader prøvede det ogsaa, thi han havde ikke glemt det fra den Tid, da han var Dragon i 1864.

Søren, der var klog og med en klar Tanke har godt set, hvor vanskeligt det var at faa egen Ejendom her paa Egnen, ja, set hvor svært det var for min Fader at komme i Gang paa Overdrevet, og da der i den Tid var mange, som rejste til Amerika, fik Søren ogsaa Lyst til at prøve det. Han rejste snart efter at han var færdig med den faste Tjeneste, og saa havde han en Manøvre

igen. Han rejste ogsaa fra sin Forlovede Marie Olsen, Sasserup, men hans Familie ventede, at han snart ville komme hjem og gifte sig med hende. Min Moder var ofte inde hos Marie Olsen, naar hun var i Hølbæk. Hun havde da en Broderiforretning i Smedelundsgade.

Søren var hjemme først i Firserne, og da kom Politiet for at hente ham til Manøvre, men han slap fra dem og rejste til Amerika igen. I 1886 var han igen hjemme, og da fik han Faster Hanne med til Amerika.

Fra den Gang mindes jeg, at han var saa optaget af den Storbefridt de havde, thi de kunne faa al den Jord, de ønskede, og de havde en Mængde Heste, som gik løse ude paa Marken baade Sommer og Vinter. Blev Vinteren meget streng, gik de i Læ ved Husene.

De brugte store, dyre Maskiner til Mejning og Tærskning. Vejret var saa tørt, at Maskinerne kunde staa ude hele Aaret, thi Vinteren kom meget brat og dækkede dem med Sne, og da Tøbruddet kun varede nogle faa Dage, saa var Maskinerne ret hurtigt tørre igen.

I Vinteren 1890—91 var Søren og Hanne hjemme, og hos deres Søster Krestine i Tølløse traf de sammen med Marie Nielsen, og der udviklede sig et saadant Venskabsforhold mellem Søren og Marie, saa hun lovede at rejse med til Amerika.

Da Søren var i Orup hos Sine og Hans Nielsen, skulde sidstnævnte til Næstved, og Søren fulgte med. Dernede fik de Lyst til at se den militære Hestestald. I Stalden traf de en Officer, der spurgte om de havde faaet deres militære Uddannelse der, og hvilken Aargang de tilhørte. Officereren eftersaa om det var rigtigt, og fik derved at se, at Søren var rejst fra en Manøvre, og straks derefter kom der Indkaldelsesordre til Lægsmanden i Asmindrup Sogn.

Søren var klar over det uheldige Sammentræf i Næstved, og rejste over Sverige til Norge. Der maatte han saa vente til Amerikadampere kom med nogle unge, som vilde med ham, bl. a. hans Søster Hanne samt Marie fra Tølløse. Marie og Søren blev saa giftovre i Amerika.

I 1919 havde Søren bestilt Billet til Danmark for at besøge sit kære Barndomshjem, men en ondartet Halslidelse medførte Døden, saa han naaede ikke oftere at gense det kære, gamle Danmark.

Datteren Maggie var meget lærenem og fik Lov til at læse til Lærerinde, men døde ca. 1920. To af Sønnerne var med i Krigen 1914—18, Den ene døde nede i Frankrig, og den anden vilde have

været en Tur til Danmark, inden han skulde tilbage til Amerika, men det blev ikke til noget.

Siden Tante Hannak døde i 1922, har der ikke været Forbåndelse med denne Familie.

Søren Jensen og Marie Nielsen Børn i 7. Slægtsled:

1. Maggie Jensen.
2. James Jensen.
3. Harry Jensen.
4. Roys Jensen.
5. Viktor Jensen.
6. Valter Jensen.
7. Og vist nok en Datter til.



Slægt F

Hansine Cathrine og Hans Nielsen, Nørregaard, Orup.

Faster Hansine var godt oplært fra Hjemmet og fulgte godt med i den gærende Frihedsbevægelse og Oplysning, der da var i Gennembrud.

Da hun kom til Orup, fik hun Svigerforældrene at hjælpe og pleje om. De var højt oppe i Aarene, og vi hørte kun, at hun roste dem og var glad for at bo sammen med dem. Hjemmet blev passet, saa vi kunne se, at der blev lagt et Arbejde deri. Ja, vi kunde se, det var den venlige og opofrende Bedstemoders Sind fra Vinstrup, der var flyttet med hende.

Fra Hansines Begravelse i Tybjerg Kirke er skrevet: Kirken var fyldt til sidste Plads; et Vidnesbyrd om, at den afdøde var mere end almindelig agtet og afholdt i det Sogn, som hun har

boet i, fra hun kom hertil fra Vinstrup, for som Hans Niensens Hustru at varetage de Pligter, der følger med at være Kone paa Gaarden.

Pastor Poulsen, Aversi, talte smukt om den afdode, og omtalte det personlige Kendskab han havde faaet til hende i den Tid, da hun var Medlem af Menighedsraadet. Hun havde rige Evner, og hendes faste Holdning til aldrig at gaa paa Akkord med Uretten blev hurtigt kendt og skattet af alle.

I sit Hjem var hun den gode Kvinde for sin Mand og sine Børn. Allid opofrende for dem, der trængte. For os, som kendte hende og vidste, at hun havde en stærk og urokkelig Tro til Gud, vil hun staa som et lysende Eksempel paa en god Kvinde. I det Hjem, som hun nu saa brat maatte forlade, vil hun blive savnet meget.

Hans Nielsen var Dragon sammen med Farbroder Søren. Der blev det godt kendte med hinanden og besøgte hverandre, og derved lærte Fæster Hansine Hans Nielsen at kende. Efter fem til seks Aars Førløb stod Brylluppet i Vinstrup, og samme Aar 1883, havde Niels Poulsen begyndt at bygge en ny Gaard sydfor Vejen. Vi var dernede og saa den gamle Gaard, og da viste Hans Nielsen os det gode, kærnefulde Tømmer, der var kommet, men hans Fader havde ogsaa som Skovarbejder lært, hvor stor Forskel der er paa Tømmer.

Da Gaarden skulde tækkes med Langhalm, hjalp vi lidt til og kørte et Par Læs derned, men vi kørte kun til Estrup, der mødtes vi og bedede med Hestene og byttede Vogne, og næste Gang fik vi hver sin Vogn igen. Den gamle Niels Poulsen tækkede Gaarden, ligesom han ogsaa lagde Stenbroen, og det med en bestemt Størrelse af Stenene, saa den holder sig ens jævn. Ja, Niels Poulsen kendte ogsaa den Betydning det har, at man selv kan lave lidt Træarbejde, naar der gaar noget i Stykker, saa der var ogsaa et Huggehus med Tilbehør af Værktojs.

Hans Nielsen var kendt for sin store Deltagelse i Foreningslivet og for sine sjældne Evner til at finde gode og daarlige Sider hos Frederiksborgheste, særlig med Henblik paa Avlsdyr. Han var derfor et dygtigt Medlem af Kaaringsudvalget og i Ledelsen af den sjællandske Frederiksborg Opdrætterforening.

Det, som frem for alt prægede Hans Nielsen og hans Hjem og de Ting, han havde med at gøre, var hans gennemførte Ordenssans. Han fik en Belønning som mangeaarig Direktor i Ostifternes Brandkasse.

Hans Nielsen nedstammer fra Husmand Otto Jensen i Aasø-Glumso Sogn, gift med Gertrud Jens-Datter. Sønnen: Husmand

Poul Chr. Ottesen i Tyvelse, født ca. 1785, død 1866, gift med Ane Hans-Datter, født 1790, død 1832. Deres Søn, Niels Poulsen, født 1823, død 1890, begyndte som Skovarbejder under Næsbyholm med et Hus og 3 Tdr. Land, men fik senere et Sted i Tyvelse paa 18 Tdr. Land. I 1878 købte han Nørregaard i Orup.

Niels Poulsen var gift med Caroline Bindner, født 11. April 1811, død 1888. Navnet Bindner er nok kommet sydfra; det var fra en Møllebygger. Denne Stamtavle er ført af Gaardejer, Amsraadsmedlem Jens Pedersen, Vrangstrup.

Da Caroline Bindner døde i 1888, havde vi saa meget Sne. Vi kørte i Kane til Orup Dagen før Begravelsen, men maatte køre inde paa Marken det meste af Vejen. Ja, i Høm kørte vi ind gennem en Gaard for at komme frem.

Da vi kørte til Kirken med den afdøde, maatte vi ogsaa ind paa Marken, og jeg og en anden ung Mand gik ved hver sin Side af Hestene, der var forspændt Ligvognen.

Da vi Dagen efter kørte hjem, var Tante Hannak med, og hun havde et Par Pelsstøvler med laadent Skind, der gik hende til over Anklerne, og det saa mærkeligt ud, naar hun gik ud i Sneen. Hannak morede sig over, at naar vi Drengene fros, saa sagde Fader altid: »Smid Trojen og staa af og løb«.

Hansine og Hans Nielsens Born i 7. Slægtled:

1. Johannes Christian Nielsen, født 28. Oktober 1885, gift med Larsine Jørgensen, Orup, født 9. Juli 1886, død 2. Januar 1938.
2. Caroline Sofie Nielsen, født 3. Maj 1888.
3. Jens Marthin Nielsen, født 18. Marts 1890. Gift 1. Gang med Estrid Knudsen, født 20. Marts 1895, Datter af Mejeribestyrer Knudsen: Gift 2. Gang med Signe Bertelsen, født 20. August 1919, Datter af Bertelsen, Vejen.
4. Poula Jensine Nielsen, født 5. Marts 1892, gift med Johannes Charles Christophersen, født 12. Juni 1890.
5. Ingeborg Marie Nielsen, født 20. November 1894, død 6. November 1936, gift med Frederik Rasmussen, født 7. September 1888.
6. Anthon Valdemar Nielsen, født 22. Januar 1901, gift med Marie Olsen, født 7. September 1902.

**F. 1. Johannes Christian Nielsen og
Larsigne Jørgensen,
Sandby pr. Glumso.**

Johannes Nielsen, Sandby, var hjemme, til han kom ind som Infanterist. Derefter var han Fodermester hos et Par kendte og dygtige Kvægopdrættere. Han blev gift 11. Juni 1910, og efter et Ophold hjemme hos sin Svigerfader købte de i 1912 den gamle Gaard, som han nu har bygget helt op.

Johannes Nielsen har haft mange Tillidshverv.

Johannes og Larsignes Born i 8. Slægtled:

a. Carl Ejner Nielsen, Gaardmand i Kirke Stillinge, født 18. Maj 1913, gift med Marie Lindholm Christiansen, født 21. Maj 1920. Born:

1. Helge Lindholm Nielsen, født 4. Februar 1945.
2. Hanne Lindholm Nielsen, født 8. Oktober 1946.
3. Mariane Lindholm Nielsen, født 23. Juli 1948.

b. Hans Frederik Nielsen, Gaardmand i Kloversted pr. Borup, født 14. Juli 1914, gift med Hilma Andrea Mathilde Lauersen, født 2. September 1918. Born:

1. Elli Margit Nielsen, født 22. December 1941.
2. Inger Nielsen, født 21. Juni 1943.
3. Kaj Ove Nielsen, født 17. Januar 1945.
4. Arne Johannes Nielsen, født 28. Juli 1946.
5. Kirsten Bodil Nielsen, født 25. September 1948.
6. Hans Erik Nielsen, født 8. Marts 1951.

- c. Poul Viggo Nielsen, Gaardmand, Sandby pr. Glumsø, født 27. Februar 1916, gift med Edith Jacobsen, født 13. Januar 1921. Børn:
1. Frank Jørgen Nielsen, født 30. Marts 1940.
 2. Kirsten Jytte Nielsen, født 27. December 1942.
 3. Anni Bente Nielsen, født 5. Marts 1945.
 - 4 Ole Kurt Nielsen, født 11. Marts 1949.
- d. Gudrun Margrethe Nielsen, født 14. Maj 1918, gift med Peter Thranholm Jensen, Tømrer, Sandved Station, født 12. December 1913. Børn:
1. Ulla Thranholm Jensen, født 10. August 1944.
 2. Aase Thranholm Jensen, født 10. Marts 1946.
- e. Jens Oluf Nielsen, Kontrolassistent, født 7. Marts 1922.
- f. Johannes Evald Nielsen, Gaardmand i Faarup pr. Flakkebjerg, født 18. September 1923. Gift. Søn:
1. Søren Nielsen, født 13. Februar 1951.
- g. Dagmar Elisabeth Nielsen, født 19. November 1925, gift med Poul Erik Christiansen, Fodermester i Braaby pr. Haslev. Født 25. Juli 1918. Børn:
1. Kaj Flemming Christiansen, født 29. Marts 1947.
 2. Bjarne Villy Christiansen, født 5. Maj 1948.
 3. Gurli Annette Christiansen, født 22. Februar 1951.

F. 2. **Caroline Nielsen,** Soderup pr. Tolløse.

Caroline Nielsen hjalp til i Hjemmet nogle Aar, men havde senere i 6—7 Aar gode Pladser i København. Først 28 Aar gammel blev hun Lærerinde. I 1918 kom hun til Skolen i Soderup, og her har hun lagt hele sin Livsgerning — og saa vidt vi har forstaaet — til Glæde for alle Parter.

Ved hendes 25-Aars Jubilæum den 1. Marts 1943 fremhævedes hendes dygtige og trofaste Arbejde, der baade for Børnene og deres senere Lærere har været værd at bygge videre paa.

Men har hun forstaaet at skaffe sig Agtelse gennem sit Arbejde, har hun med sit varme Hjerte over for de smaa i lige saa høj Grad formaaet at vinde deres Kærlighed.

Som mangeaarigt Medlem af Menighedsraadet har Caroline her øvet en betydelig Indflydelse, men det er Skolen, der har lagt Beslag paa de fleste af hendes Evner og Kræfter og hele hendes Kærlighed.

F. 3. **Jens Martin Nielsen og Signe Bertelsen,** Ringstedgade 60, Næstved.

Martin Nielsen var Elev paa Sæbygaard, men efter et halvt Aars Forløb blev han Forkarl der. Senere fik han et 9 Maaneders Ophold paa Lyngby Landbrugsskole, og herefter var han Forvalter paa Sprettingegaard i halvandet Aar.

I 1916 tænkte han paa at købe Landbrug, men Priserne var steget saa meget, at hans egne Penge var for smaa, og der var ingen Hjælp at faa dertil. Det var et af de Stød, som kan komme, og han maatte derfor opgive Landbruget, som ellers havde hele hans Lyst, og fik saa en Købmandsforretning i Testrup og blev da gift med Estrid Knudsen. Faa Aar efter byttede han Forretning og kom til Vester Egede pr. Haslev.

I sin Barndom og Ungdom havde han gennemgaaet flere alvorlige Sygdomme, der undergravede hans Helbred og var medvirkende til, at han maatte sælge Forretningen, der ellers gik godt, da han var en alholdt Købmand. Uforudsete Genvordigheder, som han samtidig kom ud for, odelagde hans Familieliv og hele hans Økonomi.

Han har et godt Haandelag for alt, saa trods manglende Uddannelse og stadig Sygdom ernærer han sig nu som Maler i Næstved. Han blev i 1949 gift 2. Gang med Signe Bertelsen.

Børn i 1. Ægteskab:

1. Henning Nørregaard Nielsen, Toldassistent, født 12. Oktober 1918.
2. Edith Nørregaard Nielsen, født 20. April 1921.
3. Emmy Nørregaard Nielsen, født 13. Marts 1927.

F. 4. Poula Jensine Nielsen og Johannes Charles Christophersen

Kagstrup pr. Herlufmagle.

Poula Nielsen er en ihærdig og virksom Kvinde, der i mangt og meget ligner sin Moder. Da jeg kom til Stedet og saa Haven, var jeg ikke i Tvivl om, at det var Poulas Hjem.

De har et dejligt Hjem med god Jord og er lykkelige ved i Fællesskab at kunne hjælpes om alt. Poula er Medlem af Menighedsraadet og gør sikkert et godt Arbejde der.

Ja, Hjemmet var præget af den gode Omgang, og med Liv og Lyst gik de alle op i deres mangesidede og fælles Interesser.

Poula og Johannes' Børn i 8. Slægtled:

- a. Gunnar Frede Christophersen, Maskinsmed i Herlufmagle, født 15. Marts 1920, gift med Edith Andersen, Bjeverskov, født 11. September 1926. Barn:
1. Johnny Christophersen, født 21. December 1949.
- b. Asta Ingeborg Christophersen, Gymnastiklærerinde, født 28. December 1923.
- c. Knud Otto Christophersen, født 18. Februar 1930. Lærer fra Langs Seminarium 1952. Gift 29. December 1951 med Karen Knudsen fra Enggaarden i Ørsted pr. Randers, født 1929.
- d. Poul Helge Christophersen, født 18. Februar 1930.

F. 5. Ingeborg Marie Nielsen og Frederik Rasmussen Hjelmsøllille pr. Herlufmagle.

Ingeborg Nielsen var paa Vallekilde Højskole i 1916 sammen med Anna fra Mogenstrup. Efter hendes Moders Død i 1918 maatte hun passe Hjemmet i Orup, indtil hun fik sit eget Hjem i Hjelmsøllille.

Det var for alle uforstaaeligt, at hun, denne kærlige Moder, saa tidligt skulde kaldes hjem, men »Alt staar i Gud Faders Haand«.

Ingeborgs Begravelse blev en gribende Højtidelighed. Hendes lille Søn blev døbt ved hendes Kiste. Kirken var fyldt til sidste Plads, og Pastor Poulsen, Aversi, udtalte: »Ingeborg troede paa Gud og Frelseren, hun havde et lyst og frejdigt Sind, gennemvarmet af Jesu Kærlighed. Denne Gave havde hun faaet fra sit Barn-domshjem. Det mærkedes, at hun bragte Lys og Glæde i sit eget Hjem og til Omgivelserne,

Ingeborg kunde i Menighedsraadet finde det forløsende Ord. Vi sørger, og vi savner hende alle.

Da hun stod over for det, der kunde bringe Døden, saa hun med Frimodighed Øjeblikket imøde og haabede paa af beholde Livet og blive noget for sin lille Dreng; men gav sig frimodig over til Gud og forlod sig paa ham. Da stod Troen sin Prøve. Hun gik rolig og glad bort.«

Ingeborg og Frederiks Søn i 8. Slægtled:
a. Erik Rasmussen, født 27. Oktober 1936.

F. 6. Anthon Valdemar Nielsen og Marie Olsen, Orup Nørregaard, Herlufmagle.

Den yngste, Anthon Nielsen, var kun 18 Aar, da Moderen døde. Han har altid været ved Landbruget. Blev gift med Marie Olsen den 18. Maj 1930, og de fik Fodegaarden i Forpagtning paa 8 Aar fra 1. Juli 1930. Efter Faderens Død i 1938 overtog de Gaarden som Ejendom.

Naar man nu kommer der, er der Orden og Drift i det hele. Laden er blevet udvidet, saa der er Plads inde til Hosten, og der er bygget et Redskabshus saa stort og godt, saa mange Landmænd kunde ønske et lignende ved deres Gaarde. I Stuehuset er Forbedringen nu ogsaa kommet.

Anthon og Maries Børn i 8. Skægtled:

- a. Svend Aage Nielsen, født 30. December 1931.
- b. Else Hansigne Nielsen, født 11. Maj 1934.
- c. Erna Ingeborg Nielsen, født 17. Juni 1939.
- d. Helge Gert Nielsen, født 17. Juli 1941.
- e. Frede Villy Nielsen, født 21. Maj 1945.



Slægt G

Niels Laurits Jensen og Johanne Nielsen, Gaardmand, Vinstrup.

Laurits Jensen, Vinstrup, var kun 8 Aar ældre end min Søster Marie. De er begge født 11. September, men der var ogsaa 19 Aar mellem Laurits og Fader, hvilket jo er noget sjældent.

Laurits vilde have været i Tømrerlære, og der blev truffet Af-tale med en Tømrermester i Holbæk. Bedstefader og Laurits kørte saa ud til denne, men da Bedstefader havde talt med ham, erklærede han, at han ikke havde brug for Laurits. Saa maatte Laurits blive i Hjemmet og hjælpe sine Forældre, men de gav ham dog en Vinter som Elev paa Undløse Højskole.

Ved Laurits og Johannes Bryllup i Sdr. Jernløse Kirke den 31. Oktober 1888 fik jeg den Ære at køre for dem.

Efter Laurits' Død skrev Holbæk-Posten: Laurits Jensen havde i længere Tid været lidende af Sukkersyge. Det var denne Sygdom,

der nu saa brat gjorde Ende paa den ellers saa kraftige og livsglade Mands Liv. Laurits Jensen hørte til de Mennesker om hvem man med Sandhed kan sige, at han havde mange Venner, men ingen Fjender. De mange Mennesker, han som Følge af sine forskellige Hverv af offentlig og økonomisk Art og paa anden Maade kom i Berøring med, vil mindes ham som en rettænkende og human Mand og som en Mand, der med sit venlige og livsglade Smil spredte Solskin, hvor han færdedes.

Da Laurits Jensen overtog sin Fødegaard, var Bygningerne gamle og smaa, men nye og tidssvarende Bygninger har afløst de gamle.

Laurits Jensen har været Formand for Værgeraad, Menighedsraadsmedlem, Formand for Sogneraadet og har tillige i en Aarrække været Formand for Kvanløse Andelsmejeri.

Johannes Forældre var Gaardmand Niels Hansen, Mogenstrup, og Hustru Maren Hansen fra Bredebjerg i Brorfeldte. Fra hendes Død skrev Holbæk Amtstidende: I en Alder af 72 Aar er Fru Johanne Jensen, Diget 3, død efter et halvt Aars Svagelighed. Hun var en kendt Kvinde paa Vinstrup-Egnen og gift med Gaardmand Laurits Jensen. De havde 6 Børn.

Johanne Jensen var Livet igennem en udmærket Moder for sine Børn. Hun havde præsteret et dygtigt Arbejde, der gjorde hende afholdt og respekteret af mange, og hun bevarede en sjælden Tilfredshed med sin Gerning.

Johanne og Laurits Jensens Børn i 7. Slægtled:

1. Dagmar Mathilde Jensen, født 24. December 1890, død 8. April 1952.
2. Valborg Jensine Jensen, født 22. Juli 1892.
3. Niels Valdemar Jensen, født 17. Juni 1894, gift 29. August 1919 med Anna Marie Jensen, Alkøstrup, født 16. November 1895.
4. Hans Martin Johannes Jensen, født 15. Juni 1896.
5. Maren Johanne Elisabeth Jensen, født 1. Januar 1902, død 11. November 1952, gift med Svend Nielsen, født 1. Juni 1907.
6. Edel Marie Jensen, født 19. September 1905.

G. 1. Dagmar Mathilde Jensen og
G. 2. Valborg Jensine Jensen,
Diget 3, Holbæk.

Dagmar og Jensine, Diget 3, Holbæk, hjælper hinanden med alt i Huset. De har et Pensionat, hvorved de kan ernære sig selv. De er meget gæstfri, og der kommer mange Bekendte, som gerne vil have en Samtale med de virksomme og rare Søkende, der følger godt med i alt, hvad der foregaar.

Dagmar døde paa sin Moders Fødselsdag den 8. April 1952. Hun vil blive meget savnet af unge og ældre i Slægten, thi hun havde en egen Evne til at glemme sig selv og ofre sig for andre, og især for dem, der levede paa Livets Skyggeside.

Ved hendes Begravelse blev der brugt et rammende Udtryk om hende: »Hun færdedes som en Diakonisse uden Dragt«.

G. 3. Niels Valdemar og Anna Marie Jensen, Gaardmand. Bukkerup pr. Tølløse.

Valdemar Jensen var en Vinter paa Høng Højskole hos Anders Jørgensen, der iøvrigt var en stor Børneven, og der var da ogsaa et Børnehjem.

Førend de almindelige Højskolefag, var der Timer i Havebrug og Landbrug. Dette ses ogsaa paa Gaardens Drift i Bukkerup, hvor Markerne er i en god og alsidig Drift. Valdemar har endvidere været Gaardbestyrer for Søren Thorsen, Kvanløse.

Hustruen Anna er Datter af Gaardejer Jens Peter Jensen, Alkestrup, er født paa Taastruphøj i Merløse Sogn.

Anna og Valdemar Jensens Born i 8. Slægtled:

- a. Esther Margrete Jensen, født 29. September 1920, exam. pharm. paa Skern Apotek, gift med Trikotagefabrikant Lauritz Møller Thomsen, Skern, født 11. Februar 1919. Born:
 1. Ulla Møller Thomsen.
 2. Thomas Møller Thomsen.
- b. Gerda Marie Jensen, født 10. December 1924, Lærerinde paa Møllevangskolen i Aarhus, gift med Premierløjtnant Peter Jacobsen, født 11. April 1920, Søn af Gaardejer L. Jacobsen, Vejrum pr. Holstebro. Barn:
 1. Niels Arboe Jacobsen.
- c. Johanne Marie Jensen, født 30. August 1929. Børnehavelærerinde ved Dronning Louises Asyl, København.
- d. Jens Christian Jensen, født 29. December 1930. Lærer til Dyrlæge ved Landbohøjskolen i København.

**G. 4. Hans Martin Johannes Jensen,
Gaardmand, Vinstrup.**

Martin har sit Hjem hos Søstrene. Han har fra ung af haft lidt frie Tøjler, og kun 19 Aar gammel, efter Faderens Død, maatte han til at bestyre Gaarden. Martin var rask til Arbejdet og tog virksomt fat, men de smaa Priser i 30'erne paa Korn og Fødevarer tvang dem til at sælge Gaarden.

**G. 5. Maren Johanne Elisebeth og Svend Nielsen,
Forstander, Raagelund Drengeljem, Marslev.**

Elisebeth Jensen kom til Løvenborg som Landvæsenselev, derefter kom hun ind som Køkkenassistent, indtil hun overtog Pladsen som Husjomfru paa Løvenborg. Efter mange Aars trofast Gerning der nede, fik hun en Plads i København.

Elisebeth døde 14. November 1952.

Elisebeth og Svend Nielsens Børn i 8. Slægtled:

- a. Hanne Nielsen, født 28. September 1941.
- b. Lars Arboe Nielsen, født 1. Oktober 1947.

G. 6. Edel Marie Jensen.

Edel har gaaet Køkkenvejen og har nu Arbejde som Køkkenassistent paa Nørre Hospital, Ryesgade 15, København N.

Da der sikkert er flere i
Slægten. der kunde ønske sig en Slægtsbog, der fortæller Familiens Historie, saa er der trykt et mindre Oplag, Prisen er 10 Kr. pr. Eksemplar og faas hos

OLE PETER JENSEN
Kvanløse pr. Holbæk
